

TUẦN BÁO
NÔNG CỎ MÍN ĐÀM

45-95

03 - 7 - 1902

25 - 6 - 1903

NHA IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cỏ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số, giá.....	6 \$00	Thứ kiểu về sự thi hành an lý về việc binh và việc hộ và việc thương-mại của người	
Thơ Lục-ván-Tiên.....	0 60	Bản quốc.....	1 \$00
Tướng Sơn-hậu.....	0 20	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Cours gradué.....	2 50
Tướng Kim-vân-kiểu.....	0 30	Conversation Annamite Française Cartonnae.....	0 80
Tục-ngữ Cỏ-ngữ.....	0 65	Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ.....	1 20
Phong-hóa Điều-hành.....	0 50	Miscellannée.....	1 40
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Sách dạy cách nấu ăn Cartonnae.....	1 10
Minh-Tâm-Biêu-giám cuốn thứ nhất		Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Và cuốn thứ hai.....	2 00	Phủ-kiểu.....	0 20
Lang-châu.....	0 30	Thơ Nam-kỷ.....	0 10
Bạch-viên.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5.....	0 60

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cũ ở xa hạt mà muốn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chỗ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM-DẦN (1903)

NGÀY LANGSA	THANG GIENG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHẬP ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG GIENG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHẬP ANNAM
1	Jeuđi.....	3	Thứ năm	17	Samedi.....	19	Thứ bảy
2	Vendredi.....	4	Thứ sáu	18	DIMANCHE.....	20	CHỨA NHỰT.
3	Samedi.....	5	Thứ bảy	19	Lundi.....	21	Thứ hai
4	DIMANCHE.....	6	CHỨA NHỰT.	20	Mardi.....	22	Thứ ba
5	Lundi.....	7	Thứ hai	21	Mercredi.....	23	Thứ tư
6	Mardi.....	8	Thứ ba	22	Jeuđi.....	24	Thứ năm
7	Mercredi.....	9	Thứ tư	23	Vendredi.....	25	Thứ sáu
8	Jeuđi.....	10	Thứ năm	24	Samedi.....	26	Thứ bảy
9	Vendredi.....	11	Thứ sáu	25	DIMANCHE.....	27	CHỨA NHỰT.
10	Samedi.....	12	Thứ bảy	26	Lundi.....	28	Thứ hai
11	DIMANCHE.....	13	CHỨA NHỰT.	27	Mardi.....	29	Thứ ba
12	Lundi.....	14	Thứ hai	28	Mercredi.....	30	Thứ tư
13	Mardi.....	15	Thứ ba				Tháng giêng Ấm
14	Mercredi.....	16	Thứ tư	29	Jeuđi.....	1	Thứ năm
15	Jeuđi.....	17	Thứ năm	30	Vendredi.....	2	Thứ sáu
16	Vendredi.....	18	Thứ sáu	31	Samedi.....	3	Thứ bảy

NÔNG-CỎ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc một năm... 5 \$00
sáu tháng... 3 00
Người Langsa cùng ngoại-quốc một năm... 10 \$00
sáu tháng... 5 00
Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BỨT LƯƠNG-KHẮC-NINH:

Tự Dủ-Thức
ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, Số 84.
SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bản-quản chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có nói cho ông Canavaggio nữa.

Tam-quốc chi tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Viên-Thiệu đàm binh tiếp ứng, và Quan-Độ hạ trại xong; Quách-Đổ, Thảm-hồi vào ra mắt Viên-Thiệu rằng: « phen quả thiệt Quang-Mỗ giết Văn-Xú, Lưu-lại giả chước chẳng hay. » Viên-Thiệu giận mắng rằng: « thẳng tai lớn sao dám

như vậy? » gây phúc Huyền-Đức về đền; Thiệu khiên dẫn ra chém đi. Huyền-Đức nói « tôi có tội chi? » Thiệu nói: « Người cố tình xui em, người giết một viên đại tướng của ta nữa, còn nói không tội. » Huyền-Đức nói: « dung cho Bị tổ một đếu rồi sẽ thác, Tào-Tháo vốn hay ghét Bị, nay nghe Bị ở với Minh-Công, sợ e Bị giúp Minh-Công, nên khiên Văn-Trương giết hai tướng của Minh-Công, nếu Minh-Công biết dạng thì ắt giận, ấy là nó muốn mượn tay Minh-Công mà giết Bị đó, xin Minh-Công xét lại. » Viên-Thiệu nói: « lời Huyền-Đức nói phải; bọn người đã này phen khiên cho ta mang tiếng hại người hiền. » nói rồi bèn nạt kẻ tả hữu, rồi mời Huyền-Đức lên trường mà ngồi. Huyền-Đức nói:

« Bị cảm ơn Minh-Công rộng xét, không chi báo bổ, nay muốn dựng một người tâm phúc đem mật thư qua ra mắt Văn-Trường cho nó biết tin tức tôi, thì nó ắt đến đây mà giúp Minh-Công, đừng lo giết Tào-Tháo mà báo thù cho Nhan Lương, Văn-Xú. » Viên-Thiệu cả mừng nói: « ta dựng Văn-Trường, thì hơn Nhan-Lương Văn-Xú mười phần. » Huyền-Đức bèn làm thư xong mà cửa có kẻ đem đi. Viên-Thiệu lại truyền lệnh lui binh về Võ-Dương, đóng dinh liên nhau hơn vài mươi dặm mà nghỉ binh, chẳng đánh nữa. Tào-Tháo bèn để Hạ-hầu-Đôn cầm binh ở lại giữ cửa ải Quan-Độ, còn mình thì thân binh về Hứa-Đô, làm yên dãi các quan, và thường công Văn-Trường, như gọi Lữ-Kiến rằng: « hôm trước ta để lương thảo ở trước binh ở sau, ấy là kẻ như giặc đó, duy có Tuân-Nhu biết dựng lòng ta mà thôi. » Chúng đều khen phục.

Lúc đang ăn uống, bỗng phi báo nói dật Như-nam có bọn Huỳnh-Cân sói lại là Lưu-Bích, Công-Đô quen thói lung lảng, Tào-Hồng đánh đã mấy phen chẳng lại, nay xin sai binh ra cứu. Văn-Trường nghe, liền bước tới thưa rằng: « tôi xin ra sức khuyến mã, ra dẹp giặc Như-nam cho. » Tháo nói: « Văn-Trường đã lập đại công chưa kịp ban thưởng chỉ cho dâng, nay há đi chinh chiến cho mệt nhọc nữa sao. » Quang-Công nói: « nếu tôi ở không lâu thì ắt sanh binh. » Tào-Tháo rất khen, rồi diêm binh năm muôn, và sai Vu-Cầm Nhạc-Tần theo làm phó-tướng; ngày thứ khởi binh. Tuân-Vực nói nhỏ với Tào-Tháo rằng: « Văn-Trường thường có lòng quyết theo Lưu-Bị nếu biết dạng tin tức, thì va ắt đi, chẳng nên năng sai va ra trận. » Tháo nói: « phen này va lập công rồi thì từ rày về sau ta chẳng sai va đi nữa. »

Nói về Văn-Trường lãnh binh ra gần đến Như-nam, lập dinh trại xong; đêm ấy quân tuấn bất dạng hai người tề tác dẫn đến; Quang-Công

nhìn dạng một người quả là Tôn-Càng, bèn nạt lui kẻ là hữu, rồi hỏi Càng rằng: « ông từ ngày tản lạc đến nay chẳng nghe tin tức, nay sao lại dạng ở đây? » Tôn-Càng nói: « tôi từ ngày lãnh nặng, trời nổi dền Như-nam, may gặp Lưu-Bích thân dụng; còn Trương-Quân nay sao lại ở nơi tay Tào-Tháo chẳng hay hai bà Phu-nhơn mạnh giỏi thế nào? » Quang-Công bèn thuật hết đầu đuôi các việc cho Tôn-Càng nghe. Tôn-Càng nói: « mới đây tôi có nghe Lưu-sứ-Quân ở nơi Viên-Thiệu, nên muốn đi tìm, mà chưa gặp dịp, nay Lưu-Công hai người đã qui thuận với Viên-Thiệu dựng hiệp nhau mà đánh Tào-Tháo, lại may mà Trương-Quân dặng đến đây, nên họ sai người dẫn đường cho tôi và giả làm kẻ tề tác dặng đến đây mà báo cho Trương-quân hay, ngày mai hai người ấy giả thua mà chạy, ông lập công rồi, thì phải mau giặc hai bà Phu-nhơn qua nơi Viên-Thiệu mà tìm Lưu-sứ-Quân. » Quang-Công nói: « Nếu quả anh tới ở nơi Viên-Thiệu, thì tôi phải tức tốc đi tìm, hém vì tôi mới giết hai tướng của Viên-Thiệu, e việc ắt sanh bình. » Tôn-Càng nói: « Vậy thì tôi phải đi trước dò coi hư thiệt thế nào, rồi sẽ trở lại cho Trương-quân hay. » Quang-Công nói: « Tôi xin đi theo anh, nếu anh muốn thác cũng chẳng ngại, nay tôi phải trở về Hứa-xương mà từ biệt Tào-Tháo, rồi sẽ đi. » Nói rồi bèn lên đờ đưa Tôn-Càng đi trong đêm ấy.

Ngày thứ Quang-Công dẫn binh ra; bên kia Công-Đô cũng mang giáp ra trận, Quang-Công hỏi: « Bọn người có chi mà bội phản tráo dình vậy? » Đô nói: « Người là người bội chúa, sau lại tráo ta. » Quang-Công nói: « Ta sao mà bội chúa? » Đô nói: « Lưu-Huyền-Đức ở nơi Viên-Thiệu, còn người sao lại ở với Tào-Tháo? » Quang-Công không nói lại; giục ngựa hươi dao xông tới, Công-Đô bỏ chạy, Quang-Công đuổi theo, đến chỗ vắng Công-Đô day lại nói với Quang-Công rằng:

« Ông chúa cũ, chứ khá quên, ông phải mau tản binh đến, tôi nhượng Như-nam cho. » Quang-Công hội ý, xua binh ào đến; Lưu và Công hai người giả thua chạy mất. Văn-Trường hoạt dặng châu huyện chiêu an dân chúng xong, rồi thân binh về Hứa-Xương. Tào-Tháo ra thành nghinh tiếp, ban thưởng tướng sĩ, tiệc xong, Văn-Trường về nhà thăm lấy Nhị-tâu nơi ngoài cửa. Cam-phu-Nhơn nói: « Thúc-thúc hai phen ra trận, đã biết dạng tin Hoàng-thúc chẳng? » Quang-Công đáp rằng: « Chưa. » Quang-Công lui ra; hai bà Phu-Nhơn khóc và nói rằng: « tưởng có khi Hoàng-thúc đã chẳng còn, Thúc-thúc e chị em ta buồn rầu nên giận mà chẳng nói. » đang lúc tham khóc; có một tên quân giả có theo Quang-Công ra trận, nghe tiếng khóc chẳng giết bèn đứng nơi ngoài cửa mà thưa rằng: « Phu-nhơn chớ khóc, Chúa-Công còn ở bên Hà-Bắc với Viên-Thiệu. » Cam-phu-Nhơn nói: « sao người biết dạng? » tên quân nói: « Tôi theo quan Trương-quân ra trận, tôi nghe, có người nói tại giữa trận. » Cam-phu-Nhơn liền với Văn-Trường vào mà trách rằng: « Hoàng-Thúc chưa từng phụ người hay người thọ ơn của Tào-Tháo, đã quên ơn nghĩa ngày xưa, nên chẳng nói thiệt với ta, có chi vậy? » Quang-Công cúi đầu thưa rằng: « anh của em thiệt ở bên Hà-Bắc, mà em chưa dám cho Nhị-tâu hay, sợ e lộ ra việc ấy phải buồn mà lo, chớ nên tính với. » Cam-phu-Nhơn nói: « Thúc-Thúc rằng lo cho em. » Quang-Công lãnh mạng lui ra, về lo trước thoát thân, ngồi đứng chẳng yên. Nguyên Vu-Cầm, cũng biết Lưu-Bị ở bên Hà-Bắc, bèn vào thưa với Tào-Tháo, Tào-Tháo bèn sai Trương-Liêu qua dò ý Quang-Công. — Quang-Công buồn đang ngồi lo. Trương-Liêu vào mừng rằng: « nghe anh nơi trận biết dạng tin Huyền-Đức, nên đến mừng cho anh, Quang-Công nói: « chúa cũ này còn mà chưa dặng thầy có lấy chi làm mừng. » Liêu nói: « anh với Huyền-Đức kết

bạn sánh lại anh với tôi kết bạn thế nào? » Quang-Công nói: « tôi với anh là bạn, còn tôi với Huyền-Đức là bạn bạn mà anh em, anh em mà chúa tôi; sánh chung sao dặng. » Liêu nói: « nay Huyền-Đức ở Hà-Bắc, anh đi theo chẳng? » Quang-Công nói: « lời tôi nói ra ngày trước, lẽ đâu dám quên, xin anh vì tôi mà bậm giữ lại với Thừa-tướng. » Trương-Liêu đem những lời Quang-Công về thưa thiệt lại với Tào-Tháo. Tháo nói: « ta có kẻ mà cảm va lại. »

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Kỳ duyên xảo ngộ.

Đời Tống, năm Kiên-Hựu, tại phủ Khang-châu có một người họ Lưu tên Bình-Nghĩa, vẫn là thầy thuốc xuất thân, vợ là Đàm-Thị, sanh dặng một trai một gái; con trai tên là Lưu-Bộc, tuổi tuy còn nhỏ tướng mạo phi thường, đã làm lễ hỏi con gái bà Tôn-quả-Phụ là nàng Châu-Di. Lưu-Bộc từ nhỏ theo thầy học tập văn chương, đến 16 tuổi; Lưu-bình-Nghĩa môn biếu con bỏ nhu học, tập nghề làm thuốc. Lưu-Bộc muốn lập chí lớn, chẳng khừn cải nghiệp; còn người con gái tên là Huệ-Nương, mới son má phần dung đẹp dễ, mới 15 tuổi đã chịu lễ hỏi nơi nhà ông Bùi-cửu-Lão là nhà bán thuốc bắt.

Lúc ấy Lưu-Ông thầy con đã lớn, mới lĩnh với vợ, muốn lo việc cưới vợ cho con cho rồi; vậy mới khiến mai dong, qua nói cho nhà họ Tôn hay. — Cũng một lúc ấy bên ông Bùi-cửu-Lão cũng cho mai dong qua nói muốn cưới nàng Huệ-Nương. Lưu-Ông nói với mai dong xin về nói lại với

suôi trai là họ Bùi rằng con mình còn thơ dại lắm vả lại đó nữ trang sắm cũng chưa đủ, xin hoãn một ít lâu, để cưới vợ cho con trai rồi thì lo đến việc gả con gái mới dặng. mai dong về nói lại với họ Bùi. Mà ông Bùi-cửu-Lão tuổi đã già mới sanh dặng cháu con trai nên yêu chuộng lắm, xem dường cháu bấu, nên quên lo vợ cho sớm hoặc may có sanh con đẻ cháu. Nay nghe Luru-Ông thôi từ thì buồn, lại khiến mai nhơn qua nói một lần nữa, vì nàng ấy năm nay tuổi đã 15 rồi cũng chẳng phải nhỏ mọn chi, như nó về nhà tôi rồi thì coi nó cũng như con gái trong nhà vậy; còn về việc nữ trang chẳng cần chi là hậu hay bạc, miếng xin bên gái bằng lòng cho cưới thì thôi. Mà Luru-Ông cũng không chịu cứ nói làm sao cũng để cưới vợ cho con trai rồi mới gả con gái mà thôi. Mai nhơn qua lại này nì mấy lần cũng không dặng, cực chẳng đã; Bùi-cửu-Lão không biết làm sao nên phải đợi.

Khi Luru-Ông đình việc gả con gái cho nhà họ Bùi rồi, thì khiến mai nhơn là Trương-lục-Tàu qua nhà họ Tôn mà định ngày cưới. (Nguyên bà Tôn-quả-Phụ là con họ Hồ, lúc dặng 16 tuổi gả cho Tôn-Hãng qua 17 tuổi sanh dặng một gái tên Châu-Di, qua năm sau lại sanh một trai nữa, tên Tôn-Nhuận tự Ngọc-Lang; hai đứa con còn hổng thì Tôn-Hãng đã qua đời, bà Tôn-quả-Phụ cứ giữ tiết nghĩa ở với bà vú, mà nuôi hai đứa con không thêm lấy chồng khác; bởi đó tục gọi là Tôn-quả-Phụ.)

Lần hồi ngày lụng tháng qua, hai con đã lớn; nàng Châu-Di thì đã chịu gả cho nhà họ Luru, còn Tôn-ngọc-Lang thì cũng đã làm lễ hỏi con gái ông Từ-Nhã là nàng Văn-Ca; hai chị em lại đồng nhau như hếch, em thì thông minh tuyệt chúng tài mạo song toàn, còn chị thì mới son má phần mình

hạt xương mai, chẳng những là lịch sự mà thôi, mà lại tư chất thông minh, khoan hậu hiền dề.)

Lúc bà mai là Trương-lục-Tàu đến nói cho hay rằng nhà họ Luru tính muốn chọn ngày mà cưới nàng Châu-Di, thì bà Tôn-quả-Phụ ý chưa muốn cho, vì tình mẹ con còn triền miên chưa muốn lìa nhau, nhơn nghĩ lại nam hôn nữ giá, cực chẳng đã, thương thì thương mà không lẽ không cho, nên phải chịu gả; lại nói với bà mai rằng: «xin về nói lại với bên trai, vả chẳng nhà tôi thì mẹ góa con côi, chẳng có sắm đồ tư trang chi cho đáng, duy có đồ thường xin bên trai chớ chấp.»

Trương-lục-Tàu lật đật về nói lại với Luru-Ông; Luru-Ông mừng rỡ vội vàng sắm lễ và cùng viết thiệp định ngày, cho mai nhơn đem giao cho bên gái. Khi bà Tôn-quả-Phụ dặng thiệp rồi thì cứ lo sắm đồ đạc cùng lễ và dặng chờ ngày mà đưa dâu.

Chẳng dè, Luru-Bộc ruồi bị thương hang cầm cốt, đau càng ngày càng nặng, vợ chồng Luru-Ông rầu rĩ vái vãng, xin xăm, hỏi bói, hết lòng lo chạy, thuốc men gì cũng chẳng mạnh. Luru-Ông mới tính với vợ rằng: nay đã gán ngày cưới, mà con ta đau nặng làm vậy, thì làm lễ cưới sao dặng, chỉ bằng viết thư mà từ hôn đi, chớ con ta mạnh rồi sẽ chọn ngày khác mà nghinh hôn. Bà Đàm-Thị nói: «ông, khéo vụng tính thì thôi, đã từng cái tuổi trên đầu sao ông không suy nghĩ, đại phàm người bệnh tuy nặng song dặng chuyện chi mừng, thì phải mạnh.» Luru-Ông nói: «nay con ta đau, mười phần kể một, nếu cưới vợ về, may mà xung nhậm giờ tốt, nó mạnh dặng thì chẳng nói làm chi, thoãn con ta có bé gì, thì làm hại cho con gái nhà người nó góa chồng sớm tới nghiệp.» Bà Đàm-Thị nói: «ông sao cứ

lo nhà người, mà chẳng lo cho mình, vả rằng mình đã hao tốn hết bao nhiêu của, rồi kiếm dặng một con dâu, nay chẳng may con mình gán-cưới vợ, nó lại đau, nếu hôn đi, thoãn như con mình có bé gì rồi người của dâu mất hết.» Luru-Ông nói: «thôi, mặt ý mụ tự liệu.»

(Sau sẽ tiếp theo)

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt.

Nhứt dặng.

I — Bầy bắt chuột.

Nhà người Annam thường chuột hay ở nhiều lắm. Chúng nó phá phách lúa gạo, đậu mè, rau mớ, lại hay đào hang khoét ngạch làm cho đất sụp hủng.

Vì vậy nên kẻ thì nuôi mèo để trừ chúng nó, người lại dùng thuốc, kẻ làm bầy này bầy kia; song coi ra đã chẳng tiện mà lại tốn hao: mèo biết mèo tánh tự nhiên ghét chuột, hề gặp một thì bắt, ngặt mèo lại phá phách hơn chuột nữa, còn các thứ bầy người ta dùng thuốc nay thì không tiện, lại có bắt bắt quá nhiều lần, sau chuột biết rồi không léo hánh tới nữa.

Có một thể bắt chuột dễ, rẻ, và chuột không sợ, là lấy một cái lu hay là cái thạp cho ngập miệng đổ nước vô chừng hai phần. Trên miệng lấy giấy bạch bôi năm sáu lớp, dán ra bích miệng thạp lại cho thẳng. Để nửa coi giấy khô dính chặt, thì lấy dao bén cắt ngang qua hai đường chữ thạp cho khéo. Lấy chuối, dượng hay là bột bỏ ra chính giữa miệng thạp. Phải để cái

thạp ấy cho gần chỗ nào cho chuột có thể leo lên dặng.

Chuột thấy đó ăn thì tự nhiên bò lặn ra chưa tới nơi thì đã té trong thạp nước chết tươi.

Bắt thể ấy đã dặng nhiều chuột mà chúng nó lại không nghi chi cả, sẽ tới ăn bầy hoài.

II — Cách giặt cho hết mực đỏ trên đồ trắng

Nhiều người hay làm đồ mực trên quần áo trắng mà không biết làm sao giặt cho ra.

Vậy khi ai làm đồ mực trên đồ trắng, thì trước hết phải lấy nước lạnh giặt sơ đi, ngâm một chặp trong nước sữa nấu sôi. Lấy ra chà savon, rồi lấy nước sữa sôi đó giặt vài hiệp thì thấy còn dạn vẩn vẩn mà thôi. Bỏ tiệm giặt vài lần thì hết ráo.

III — Cách mở nút ve bằng chai.

Khi có chuyện chi gấp rút mà mở nút ve bằng chai ra không dặng thì lấy làm bồi rồi.

Vậy khi nào muốn mở ve nút bằng chai ra cho dặng và khỏi bể chai, thì phải lấy khăn nhún nước sôi bao nút ve ấy lại mau. Chờ vài phút đông hồ thì mở ra như chơi. Nhiều người lại hơ trên nước sôi mở ra cũng dặng.

Trần-phục-Lễ.

Khôi hải lục

Paul với Pierre là hai anh em bạn thiết. Hai anh đều bụng rộng rãi cả. Thường hay nói chuyện chẳng nên coi tiến tài hơn nhơn nghĩa. Xưa còn nghĩa đoạn cảm, hưởng nay ở đời mà đi coi đồng bạc lớn hơn người sao? Ai này đều biết rõ hai anh Paul với Pierre không cần tiền sự tiến bạc.

Bữa kia Paul túng tiền xài hỏi Pierre mượn ít đồng bạc, rồi vài ngày thôi lại cho. Anh Pierre nói; «ừ được! mà để chút nữa ở nhà tôi nó đi chợ về đã, nó mắc giữ chìa khóa, nó đem theo. Anh cũng biết chứ? Mình không phải dây tờ giữ chìa khóa cho đờn bà.»

Anh Paul về đợi tới chiều cũng không thấy tin, đến mai cũng không thấy bạc. Chiều lại đi chơi ngoài đường gặp nhau, anh Paul nhắc anh Pierre. Anh Pierre nói: «ý quên! mà đều anh cũng biết chứ? Tôi mắng không cần gì đến chuyện tiền bạc cho lắm. (Moi je ne tiens pas beaucoup à la question d'argent, tu le sais, mon cher.)

Kể coi truyện này xin đi theo hai anh em về nhà chơi cho biết.

Thỏ-Châu thơ sanh.

Tập vụ

Hôm ngày mồng 5 tháng giêng Annam hỏi ba giờ chiều có chiếc tàu chaloupe tên là Phurier, chạy đi Trà-vinh, rudi bị sóng lớn nhận chìm tại sông Cổ-chiên ngan rạch Láng-thé, ông Duffaut là quan coi chiếc tàu ấy, một người làm lửa và 1 tên dọn bàn đều bị chết, còn bộ hành những người Annam và chệt gần vài chục người với ba người bộ hành Langsa 1 ông quan hai tên là Peyrot, 1 ông Lục-sự tên là Jason và một người cháu của ông Compère cũng đều bị chết hết.

Lời rao

Lời kính rao cho chur Qui-Viên đang hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại đường Boulevard Charner, số 95, (tức danh Kinh-lập bánh rất tốt, làm bột mì Langsa rông, chẳng có pha, xin khi mua cho cẩn thận kẻo lộn bánh của chệc; lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặng ngon lắm.

Lại có bán đủ thứ rượu Lang-sa nhứt hạng ngon ngọt mát bỏ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Café, sữa bò Chocolat dùng sớm mai và chiều,

Vậy như viên quan quý khách có rảnh xin đến quán tôi, trước chơi sau giúp người đồng ban với nhau làm cho nên việc lâu dài.

(PIERRE LÊ-XƯƠNG-NGẠN

Có người muốn bán một sở ruộng rất tốt tại hạt Sóc-trăng, ruộng ấy khẩn dặng 13 năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm hơn vài ngàn gia lúa ruộng, bên phía đều có rạch giữa có khai kinh đã lâu, mỗi kỳ đồn dặng 4, 5 muôn lá tàu, phía rạch-cái đất làm rầy tốt lắm, đã có hơn 30 tá điền ở, chủ nào cũng khá, khỏi giùm ăn, có lập rồi một miếng vườn sào sảng, 5 căn nhà vừa cất sảng, bán giá nhẹ, ai muốn mua xin đến do Bồn-quán mà thương nghị.

LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn, ở trong l'avenue Jacaréo.

Kính rao cho chur vị Viên-quan qui-khách rông rở, tại nhà hàng mới lập đây, có bán rượu ngon ngọt bỏ mát dủ, và có cơm chay mỗi ngày hai buổi, đồ xoi dùng sạch sẽ ngon béo, vị vắn đúng mực; như nhà hàng của người Langsa; lại có dậm đồ ngon theo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

- Giá một bữa ăn 1, \$ 40
 - Giá 15 cachets 15 00
 - Dùng trọn tháng 50 00
- Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho hay trước ít nữa là một giờ.
- Giá cơm khuya kể theo từ món.
- Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và qui khách muốn Yên ảm, xin tỏ trước dặng tra soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3, \$ 00

Còn Tôn-Viên qui-khách muốn đặt, hoặc bán ngon, hoặc tiệc đám cưới, tân gia chi, xin đến dùng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính chur vị doái chút tình mọn với tôi, là người bản-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy đến tôi thì cảm ơn lắm.

NGUYỄN-VAN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-kỳ.

Tại Thủ-dực nơi nhà ông CANAVAGGIO, chủ nhứt-trình Nông-cỏ-mĩn-đam, có bán những trâu dực, trâu cái, và bò làm, bò xe. Ai có muốn mua những vật ấy để dùng làm công, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua. Trâu bò tốt mà bán .rẻ

Ngày 13 Févier 1903.

GIÁ LÚA GẠO	VỊNH-LONG		
	CÔ-CÔNG	BẮI-XÁU	
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	2 \$ 90	2 \$ 90	3 \$ 00
Gạo lức nhà máy mỗi tạ (34 cân hay là 60 kilos)	3 \$ 91	3 \$ 91	4 \$ 08
700.....	3 \$ 85	3 \$ 85	4 \$ 00
Vào bao sẵn, khỏi thuê.....	3 \$ 80	3 \$ 80	3 \$ 95
Gạo trắng nhà máy.....	3 \$ 75	3 \$ 75	3 \$ 90

(Tùy theo dặng sảng và tốt xấu.)

CỰU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÊ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tướng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thơ chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, vắn vắn....

Bán các thứ hình treo chơi và tủ-sắt.

Nội hạt ai có sữa tủ-sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiều ít.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiến công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chức, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chur vị viên quan qui khách rở, chỗ café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt ngon mát bỏ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có café, sữa bò, chocolat dùng sớm mai và chiều; lại có phòng nghỉ ở tầng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đến chỗ người bản quốc cùng nhau, mà giúp cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI.

Ở đường **GATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$00	Thứ kiểu về sự thi hành án lý về việc hình	
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Tướng Sơn-hậu.....	0 20	Bốn quốc.....	1 \$00
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Kim-vân-kiểu.....	0 30	Cours gradué.....	2 50
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Conversation Annamite Française Cartonnée.....	0 80
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Phóng-hóa: Điều-bành.....	0 50	Vocabulaire Trương-Vinh-Kỳ.....	1 20
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Miscellannée.....	1 40
Minh-Tám-Bầu-giám cuốn thứ nhứt		Sách dạy cách nấu ăn Cartonnée.....	1 10
Và cuốn thứ hai.....	2 00	Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Làng-châu.....	0 30	Phú-kiểu.....	0 20
Bạch-viên.....	0 30	Thơ Nam-kỳ.....	0 10
		Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5.....	0 60

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cở ở xa hạp mà muốn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chỗ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM QUÍ-MÃO (1903)

NGÀY LANGSA	THANG HAI LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG GIENG ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG HAI LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG GIENG ANNAM
1	DIMANCHE.....	4	CHUẢ NHỰT.	16	Lundi.....	19	Thứ hai
2	Lundi.....	5	Thứ hai	17	Mardi.....	20	Thứ ba
3	Mardi.....	6	Thứ ba	18	Mercredi.....	21	Thứ tư
4	Mercredi.....	7	Thứ tư	19	Jeudi.....	22	Thứ năm
5	Jeudi.....	8	Thứ năm	20	Vendredi.....	23	Thứ sáu
6	Vendredi.....	9	Thứ sáu	21	Samedi.....	24	Thứ bảy
7	Samedi.....	10	Thứ bảy	22	DIMANCHE.....	25	CHUẢ NHỰT.
8	DIMANCHE.....	11	CHUẢ NHỰT.	23	Lundi.....	26	Thứ hai
9	Lundi.....	12	Thứ hai	24	Mardi.....	27	Thứ ba
10	Mardi.....	13	Thứ ba	25	Mercredi.....	28	Thứ tư
11	Mercredi.....	14	Thứ tư	26	Jeudi.....	29	Thứ năm
12	Jeudi.....	15	Thứ năm				Tháng hai ANNAM
13	Vendredi.....	16	Thứ sáu				
14	Samedi.....	17	Thứ bảy	27	Vendredi.....	1	Thứ sáu
15	DIMANCHE.....	18	CHUẢ NHỰT.	28	Samedi.....	2	Thứ bảy

Gérant CANAVAGGIO

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^o.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LÊ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm.. 5 \$00
sáu tháng. 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm. 10 \$00
sáu tháng. 5 00
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH

Tự Dủ-Trúc

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Quang-Công đang lúc ngồi lo, bỗng quân vào báo nói có người bạn cũ đến thăm; Quang-Công g cho mời vào, đến nơi thì là đặt chẳng biết là ai, Quang-Công mới hỏi rằng: « ông là người ở đâu vậy? » Người ấy trả lời rằng: « tôi là người ở

dật Nam-dương, bộ hạ của Viên-Thiệu, lên là Trần-Chân, đến có việc cần. » Quang-Công cả kinh, bèn nạt lui kể tả hữu rồi hỏi rằng: « thấy đến đây có việc chi? » Trần-Chân bèn lấy thơ ra trao cho Quang-Công. Quang-Công xem ra thì là thơ của Huyền-Đức.

Thơ nói sơ rằng:

« Bị với Túc-hạ (1) từ lúc vườn đào, thế « dưng sông thóc, nay có chi nữa chừng « cậu on giữc nghĩa mà bỏ nhau, như Túc- « hạ ham lo giàu sang và lập công danh, « thì bị xin dưng thủ cấp cho trọn công, thơ « chẳng hề lời, đến thóc mà chớ tin đáp lại. »

Quang-Công đọc rồi, liền khóc rống lên mà nói rằng: « tôi không phải là chẳng muốn tiếm

(1) Anh em bạn thiết kêu rằng Túc-hạ.

CVN 54

anh, hém vì không biết anh ở đâu đó mà thôi, để đầu đi ham sang giàu mà quên nghĩa củ sao.» Trấn-Chân nói: « Lưu-Huyền-Đức trông anh tha thiết, anh đã chẳng quên nghĩa củ, thì phải qua cho mau.» Quang-Công nói: « người sanh trong trời đất, mà ở không trọn thì chung, thì chẳng phải là người quân tử; tôi lúc đến thì mình bạch, lúc đi không lẽ không mình bạch; nay tôi làm một cái thơ, xin ông đem về trước cho anh tôi hay, để cho tôi từ giả Tào-Tháo rồi, sẽ phò Nhị-tầu tôi qua mà ra mắt anh tôi.» Trấn-Chân nói: « thoản như Tào-Tháo không cho, anh liệu làm sao? Quang-Công nói: « tôi thà là thác, chứ để đi chịu ở đây sao.» Trấn-Chân nói: « vậy thì anh làm thơ cho mau, cho tôi đem về, kẻo Sứ-quân huyện vọng.»

Thơ của Quang-Công đáp lại rằng:
 « Trộm nghe, nghĩa chẳng phụ lòng, ngay
 « không sợ thác, Võ từ nhỏ, thường hay xem
 « sách cũng biết mùi lễ nghĩa, mỗi lúc xem
 « chuyện Dương-giải-Ai với Tả-lá-Đào chẳng
 « có lúc nào mà chẳng than dài cùng rơi
 « lụy, khi giữ thành Hạ-bì, trong không có
 « lương, ngoài không binh cứu, cũng muốn liều
 « thác đó chúc, ngặt vì còn Nhị-tầu, không
 « lẽ bỏ cho ai, nên chưa dám các đầu liều
 « mình, mà phụ đều phú thác, phải tạm gởi
 « thân, mà lo tương hội ngày sau, mới đây em
 « quạ Nhữ-nam mới biết dựng tin anh, phải
 « lo mà từ giả Tào-Công, rồi sẽ phò Nhị-tầu
 « mà tiếm anh; Nếu Võ ở hải lòng, qui thần
 « tru lục, phơi gan trải mật, bút tả chẳng
 « cùng, kính lạy Đại-Ca, rộng lòng soi xét.»

Trấn-Chân lãnh thơ từ tạ lui về, Quang-Công vào thưa cho Nhị-tầu hay, rồi qua tướng phủ dạng từ giả Tào-Tháo. Tháo biết ý Quang-Công, bèn treo lăm bản hai chữ *hối tị* nơi cửa. Quang-Công buồn bực trở về, dạy những quân tì từng củ phải sửa soạn xe ngựa cho sẵn sàng, lại dạy những vàng bạc lụa là của Tào-Tháo cho từ ấy đến nay bao nhiêu đều để lại hết thảy, chẳng đem theo món chi cả.

Ngày thứ vào tướng phủ mà từ tạ, lại thầy treo lăm bản *hối tị* như trước, Quang-Công đến mấy lần cũng không dặng gặp Tào-Tháo, bèn qua nhà Trương-Liêu; Trương-Liêu lại giả đau chẳng ra. Quang-Công nói trong bụng rằng: « ấy là ý Thừa-Tướng không muốn cho ta đi đó, song chỉ ta đã quyết đi, có lẽ nào mà ở lại nữa dặng sao.» bèn làm một phong thơ để lại mà từ tạ Tào-Tháo.

Thơ nói sơ rằng:

« Võ từ nhỏ theo phò Hoàng-Thúc, thà
 « dặng sông thác; lẽ đầu nở phụ; ơn mới tuy
 « dày, nghĩa củ khó quên, nay để bức thơ,
 « tạ từ Thừa-Tướng, xin rộng lòng soi xét,
 « còn những ơn dư, xin để lại ngày sau.»

Viết rồi phong lại, như sai người đem dâng vào Tướng-phủ, một phía thì đem những vàng bạc lụa là niếm hết vào kho, treo ăn Hôn-thọ-dinh-hầu trên trình nhà, rồi thỉnh nhị Phu-nhơn lên xe. Còn Quang-Công thì cỡi ngựa xích-thò, cầm đao thanh-long, xuất lãnh những quân tì từng củ ngay trước dấy xe vượt ra cửa Bắc-môn; kẻ giữ cửa ngăn trở; Quang-Công giận lắm, trợn mắt huơ dao hét lên một tiếng, kẻ giữ cửa chạy mất. Ra khỏi cửa rồi, Quang-Công dặn kẻ từng giả rằng: « bọn người dấy xe đi trước cho mau, thoản có binh theo mặc ta ngăn trở chớ có làm rộn cho Nhị-tầu ta sợ.» Kẻ từng giả dấy xe cứ dặng quan lộ tưởng đến.

Nói về Tào-Tháo đang luận việc Quang-Công chưa xong, kẻ tả hữu vào dưng thơ của Quang-Công, Tháo xem xong cả kính và nói rằng: « Văn-Trường đi rồi!» Bỗng có tướng giữ cửa Bắc-môn vào báo nói Quang-Công xe ngựa vài mươi người đoạt cửa mà ra, đi qua phía Bắc; lại có quân ở với Quang-Công đến báo nói, Quang-Công niếm phong vàng bạc lụa là lại hết, còn mười người gái tì cũng đều để lại, lại treo ăn Hôn-thọ-dinh-hầu nơi trên trình nhà, cầu quân lính của Thừa-Tướng ban cấp cũng chẳng

đam theo, chỉ đem theo những quân tì từng củ và đồ hành lý ra cửa Bắc-môn đi rồi. Chúng đều sợ hãi, có một tướng xông ra vô bụng nói: « tôi xin đem ba ngàn binh thiết kỵ, theo bắt sống Quang-Mô về dưng cho Thừa-Tướng.» Chúng xem ra là Đại-tướng-Quân tên Thôi-Dương, Chánh thị.

Muôn lia muốn trọng hàng rống dữ.

Lại gặp ba ngàn tướng cộp hung.

Muôn biết Thôi-Dương theo Quang-Công thế nào, và nghe hỏi sau phân giải.

Hồi thứ hai mươi bảy.

Mỹ-tu-Công ngàn dặm chạy một ngựa,
 Hôn-thọ-Hầu năm thành chém sáu tướng.

Nói về trong các tướng bộ hạ của Tào-Tháo, bỏ Trương-Liêu ra, thì có Từ-Quảng-kết bạn với Quang-Công rất thiết, còn bao nhiêu thì cũng đều kính phục, duy có một mình Thôi-Dương không ưa Quang-Công, nay nghe Quang-Công đi nên muốn theo bắt. Tháo nói: « Chẳng quên chúa củ, ở đi mình bạch, thiết nên dặng Trương-phu, bọn người nên đáng bắt chước.» Nói rồi bèn nạt lui Thôi-Dương chẳng cho theo. Trình-Dục nói: « Thừa-Tướng-dải Văn-Trường rất hậu, nay va chẳng từ mà đi, viết thơ sơ sai để lại, lớn oai Thừa-Tướng, thì là tội rất lớn, nếu để va đi khỏi, sau về tay Viên-Thiệu, ấy là cho hùm thêm vầy, chỉ bằng theo mà giết đi cho tuyệt hậu hoạn.» Tháo nói: « ta xưa đã hứa lời, há đi thất tín, và lại ai có chúa này, theo làm chi.» Như nói với Trương-Liêu rằng: Văn-Trường phong vàng treo ăn, tiền của chẳng đủ mà động lòng va, lược lộc cũng chẳng đủ mà đời chi va, những người như vậy, ta kính mền lắm, nay ta nhăm va đi cũng chẳng xa, ta muốn theo mà đưa đón va, dặng kết cái nhưn tinh, vậy thì người phải đi trước bảo va dừng lại mà đợi ta, dặng ta đem áo chinh báo va vàng bạc cho va để ăn đi đường, dặng va ghi nhớ về ngày sau.» Trương-Liêu lãnh mạng, cỡi ngựa đi trước, Tào-Tháo dẫn vài mươi quân kỵ theo sau.

Nói về con ngựa xích-thò của Quang-Công, một ngày đi một ngàn dặm, thiết theo không kiệt, ngặt vì mặc bộ lông xe của Nhị-tầu, chẳng dám cho đi mau, nên huồn huồn mà đi; bỗng nghe sau lưng có người kêu rằng: Văn-Trường chậm chậm vậy. Quang-Công ngó lại thấy Trương-Liêu giục ngựa thẳng đến, bèn khiến kẻ từng nhưn đi trước cho mau, rồi dưng ngựa hoành dao mà hỏi rằng: « Văn-Viên muốn theo ta sao?» Liêu nói: « không phải, Thừa-Tướng biết anh đi xa, muốn theo đưa đón, nên sai tôi đi trước xin anh đợi đó mà thôi, chớ chẳng có ý chi khác.» Quang-Công nói: « đầu Thừa-Tướng có đem binh thiết kỵ theo, tôi cũng liều thác đánh nhau.» Bèn dừng ngựa đứng trên cầu mà đợi, giầy phước thầy Tào-Tháo dẫn vài mươi phi-kị vừa đến, sau lưng thì bọn Hứa-Trừ, Từ-Quảng, Vu-Cầm Lý-Điện. Tháo thấy Quang-Công hoành dao đứng ngựa trên cầu, bèn khiến chư tướng dừng ngựa lại. Quang-Công thấy mỗi người trong tay đều không có đồ binh khi chi, mới hết nghi. Tháo nói: « Văn-Trường đi sao gặp lăm vậy?» Quang-Công nơi trên ngựa nghiêng mình đáp lễ và trả lời rằng: « tôi khi trước đã có giao với Thừa-Tướng, nay chúa củ ở bên Hạ-bắc, chẳng gặp đi chẳng dặng, đã mấy phen vào phủ, chẳng gặp Thừa-Tướng, nên phải viết thơ cáo từ, phong vàng treo ăn, trả lại cho Thừa-Tướng, xin Thừa-Tướng, chớ quên lời hứa ngày xưa.» Tháo nói: « tôi muốn thủ tình với thiên hạ, lẽ đầu đi quên lời hứa; nhưng mà e cho Tướng-quân giặc dặng thôn-thiệu, nên đem hành lý mà đưa.» Tháo nói vừa giỡ, liền có một tướng bưng một mâm vàng ròng đem dưng trước ngựa. Quang-Công nói: « mây pheo mong ơn ban cho, nay còn đủ dùng, xin để vàng ấy lại thưởng cho tướng sĩ.» Tháo nói: « chúc vật mọn mà đến công ơn lớn, xin chớ thôi từ.» Quang-Công nói: « nhọc ra chút công, có đủ chi mà nói đến.» Tháo cười rằng: « Văn-Trường thiết là người nghĩa sĩ,

giận vì ta vô phúc nên cảm chẳng được, nay ta có đem một cái áo cảm bào, cho thỏm tắc lòng.» Bèn khiên 1 tướng xuống ngựa hai tay đem dâng. Vương-Trưởng sợ e sanh biếng, chẳng giám xuống ngựa, lấy cây thanh-long với chiếc áo cảm bào, vắt lên vai, rồi giay ngựa lại từ tạ Tào-Tháo rằng: «mồng mơn Thừa-Tướng cho áo cảm bào, ngày sao xin sẽ gặp nhau.» Nói rồi bèn giục ngựa cứ phía bắc mà đi Hứa-Trữ nói: «người ấy vô lễ quá sao không bắt và?» Tháo nói: «và có một người rớt ngựa, ta hơn mấy mươi người, lẽ nào và chẳng nghĩ, lời ta đã hứa ra, chẳng nên theo nữa.» nói rồi bèn giãn chúng trở về, nơi giốc đường than tiếc vẫn Trưởng chẳng cùng.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Tri sanh đã điều.

Hôm ngày rằm tháng giêng Annam Bồn-quán có dạng tin NGUYỄN-VIỆT-KHUÔN, là người có viết cho Bồn-quán in một ít bài khuyên-thề; người này ở làng An-hóa; xứ Cái-vàng thuộc về tỉnh Mỹ-tho; mới qua đời hồi 11 giờ tối ngày 14 tháng giêng năm Quý-nhỏ.

Nay Bồn-quán gửi ít lời gợi ý chia buồn cùng gia quyến người và tỏ lòng ái khích cho kẻ hữu tâm đồng chí thương đời.

Kỳ duyên xảo ngộ.

(tiếp theo)

Bà Đàm-Thị nói: «Nay phải cho mai nhưn qua rước dâu về, mà đừng cho bèn gái hay rằng con mình đau, khi rước về xong rồi, như may mà con mình mạnh dựng, thì chọn ngày khác mà cho nó hiệp căn, nếu chẳng mạnh dựng thì mình nuôi lấy dâu cũng như con gái mình vậy có hại chi.» Lưu-ông lánh thiệt thà, thấy vợ nói làm vậy thì nghe theo.

Chẳng đề ở tên Lý-Vinh là đưa bát lương hay bươi móc việc người, nhà ở khich vách nguyên nó muốn này mua một căn nhà cha Lưu-ông dựng nơi nhà ra cho rộng, ông ấy không chịu bán, mới sanh cứu oán, vậy nên nó lập tâm đã sẵn, chờ cho nhà Lưu-ông có chuyện chi, mà báo chọi cho bỏ ghét; khi nó hay dựng việc ấy thì mừng, bèn vội và qua bên nhà gái mà mét rằng Lưu-Bộc đau nặng lắm, bà phải đình việc gả con lại đã, nếu bà gả bâu tử, theo như Lưu-Bộc có kế nào thì bà liệu làm sao. Khi bà Tôn-quả-Phụ nghe nói về đau nặng, bèn lật đật sai bà vú đi mời mai nhưn là Trương lục-Tàu đến nhà mà hỏi, bà mai muốn nói giâu lại e Lưu-Bộc có kế nào thì bà Tôn-quả-Phụ oán trách mình, muốn nói thiệt thì lại sợ bên nhà Lưu-ông giận, nên ngập ngừng chưa kịp nói, bà Tôn-quả-Phụ lại càng thêm nghi ngờ lại càng gấp, bà mai giâu không dựng, phải nói rằng có đau, mà không hề chi, thương háng cảm cốt chúc đình, hề cưới vợ về rồi, nó mừng thì nó mạnh, có hề chi mà ngại. Bà Tôn-quả-Phụ nói: «Tôi nghe nói nó đau nặng lắm sao chị còn gặt lời làm chi; vậy thì chị về mà nói lại với bên trai, như Lưu-Bộc nó có đau, thôi thì hườn ra một ít ngày chờ cho nó mạnh rồi sẽ chọn ngày khác, và lại con nó còn thơ dại cũng chẳng vội chi.» Bà Mai nghe nói liền từ tạ ra về, vừa bước ra khỏi cửa, bà Tôn-quả-Phụ chạy theo kêu lại mà nói rằng: «tôi cũng biết chị chẳng hề nói thiệt với tôi bao giờ, vậy thì tôi cho bà vú theo chị qua bên trước, là coi cho tướng chơn giả, sau là thăm về lời lương thề?» Bà Mai nghe nói ứng sở; mới tính trong bụng rằng, nếu để bà vú theo qua bên việc áo lậu ra, nên kiếm đâu mà gán trở, chẳng chịu, bà vú đi theo. Tôn-quả-Phụ không chịu, cứ biểu bà vú đi hoài; bà mai chẳng biết làm sao nên phải để cho bà vú đi theo. Qua đến nhà, Lưu-ông lật đật ra rước, bà Mai mới tính gọi chị vú, bèn nói rằng: «Thôi chị đừng dầy dợt tôi một chút.» nói rồi bèn chạy tới trước nói với Lưu-ông rằng bên nhà gái có bà vú qua thăm Lưu-Bộc coi đau khinh hay là trọng? Lưu-ông chưng hửng, mới trách bà Mai sao có thể và đi theo về làm chi. Bà Mai nói tôi kiếm đâu

gàn trở hết sức không dựng, họ năng năng quyết một qua coi cho biết bịnh Lưu-Bộc mà thôi. Lưu-ông không biết làm sao, phải mời bà vú vào, mà để ngồi nơi nhà ngoài đó, rồi chạy vào nói với vợ rằng: «Cha chả, mẹ ối! bèn gái họ sai bà vú qua coi còn ta-dau nặng hay nhẹ đó, mẹ liệu làm sao?» Đàm-Thị nói: «ông khéo thì thôi, chuyện chi mà hơ hải giữ vậy, hãy để cho lời tình cho; nói rồi bèn kêu con gái là nàng Huệ-Nương mà dặn rằng: «Con hãy đi dọn dẹp một cái phòng riêng cho sạch sẽ rồi để đó cho mẹ.» dặn rồi bèn chạy ra, ra mắt bà vú.

(Sau sẽ tiếp theo)

Tân-châu, Nguyễn-chánh-Sắt.

Chuyện hai anh khùng.

Ngày kia một anh thấy chùa với một chú thấy pháp đi qua xóm nọ làm đám, mà lánh hai anh cũng khùng khùng. Giữa đang gặp nhau, phần đường xa lại vắng, nên hai chú chàng vừa thâu nhau liền bởi mới biết cũng đi một đường. Hai anh mừng và đi và nói chuyện.

Đi một hồi, lại gặp anh nhà quê. Anh này vừa thấy hai chú thấy liền lấy khăn xả sát đất và bảm thấy đi chọi.

Hai anh thấy cũng đều gặt đầu, rồi nói chuyện kia chuyện nọ. Song một chặp anh thấy chùa vụt hỏi chú thấy pháp rằng: tôi đồ thấy, vậy chớ thặng cha hỏi này đó nó xá ai? Chú thấy pháp liền đáp lại rằng: nó xá tôi chớ xá ai. — Anh thấy chùa mới nói xung lên nói: thấy nói vậy, nó xá tôi, chớ nó dương có thêm xá anh.

Hai anh thấy mới cãi lầy với nhau, ban đầu còn rầy, sau lại đánh nhau lỗ đầu lỗ óc, cả làng lên: May bữa ấy áp gần đó kỳ yên, có qui viên cùng các chức trụ đến đồng dấy. Tôn-dương trà rượu, bỗng nghe là lảnh, anh cai tổng mới dạy trưởng ra bắt vào. Trưởng ra giắt hai anh thấy vào. Chú xá mới hỏi dươn cơ làm sao mà đánh lộn cho tới dập đầu dập óc như vậy.

Hai anh thấy mới tỏ thiệt sự đi làm đám gặp nhau giữa đường, việc cãi lầy về chuyện anh nhà quê xá và xí làng xứ.

Trong đó đều cười rộ. Anh cai tổng nghe thì biết là dóc diên, lại lường cuộc vui, mới nói nhỏ với chú xá. Chú xá liền nói rằng: nay gặp việc hai thấy, làng tôi cũng vì tình xứ cho mình bạch, vậy thì hai thấy phải nói cho làng tôi biết một chuyện diên của hai thấy, rồi việc làng sẽ coi ai diên hơn thì người ấy là người tên nhà quê xá đó.

Chú thấy pháp và anh thấy chùa, liền chịu. Anh thấy chùa giành nói trước mới khỉ sự rằng: thưa việc làng tên tôi thiệt là thấy Sộc, mà ai này đều kêu tôi là thấy Sộc diên bởi chuyện sau này:

Năm kia tôi đi làm đám tại Bình-sùng, chủ đám có cho tôi một cây vải dè, biểu đem về mà may áo may quần. Tôi đem vải về, mà mở phật, bốn phận tu tri, thì không chịu đồ chỉ không tinh tần, tôi sợ thợ nhuộm họ bỏ dưới đất chớ mèo nó làm dơ, nên tôi đem xuống sông giặt dôi. ba hiệp giặt rồi, tôi mới đem cấn ra trước sân chùa mà phơi. Tôi ngồi coi chừng một hồi, tôi mới vô nghĩ dặn mây ông đạo coi chừng cho chớ mèo chun qua chun lại đụng dơ vải đi. Tôi vừa dạy lưng con chó ở đầu vườn chạy ngang qua sân. Không biết nó có đụng tới vải không. Tôi mới hỏi mây ông đạo, mây ông cũng nói không có đụng. Tôi không tin, vậy muốn cho biết chắc tôi mới cuôi xuống, giả đồ con chó bỏ qua bỏ lại dưới cây vải, và hỏi mây ông đạo coi tôi có đụng tới vải không. Mây ông nói không có đụng. Tôi mắng quá, tôi lại đặt đem vải về, song một chặp tôi nghĩ lại giục mình, vì con chó nó có dưới, tôi mới lấy cái lưới liếm cột sau đích tôi giả như dưới chó rồi cũng bỏ qua bỏ lại dưới cây vải. Chuyện này mây ông đạo mới đụng vải.

(Sau sẽ tiếp theo)

Trần-phục-Lễ.

Thần tượng diễn ca tự

Tạo hóa sanh người, đã có nơi định liệu, người người ai cũng hình thể như nhau mà không ai giống ai bao giờ; bởi vậy từ xưa đến nay kẻ ngu người hiền đều có tượng mạng thấy cả. Tượng mạng là chỗ cội rễ cho người, nên, hư, sang, hèn, sống lâu, chết yếu, tốt cũng biết xấu cũng tường cho người huệ nhãn; bởi vậy cho nên có câu rằng: Hữu u trung tất hình u ngoại; chẳng phải một phương Đông nấy hay tính tượng mạng mà thôi, cho bên phương Tây cũng lạ cả thế giới nấy cũng vậy. Cho biết rằng khuôn linh đức nặng mọi người, ai ai cũng là châu thân, sao mà lại khác. «Nhớ lại Ca trù có câu: kết cuộc lại» mỗi người riêng mỗi kiếp là phải lắm.

Bởi rứa nên các đảng thánh hiền đã là thí nhiều chỗ mới bày ra sách tướng bộ nấy bộ kia, luận đã chỉ lý thì ai cũng bởi ngũ quan, ngũ nhạ làm đầu.

Đã biết trong đời muốn việc là do nơi tiền định rồi, ấy là kẻ ngu phu ngu phụ thì không cần, vì dên đầu hay đó; chớ dên bực hiền sĩ chẳng lẽ không biết trước hơn mấy bực ấy sao? Cũng bởi biết, nên cổ như hay biết người mà dãi theo tăng thứ; nghĩ cũng chẳng khó chỉ cho mắt xem người, mà lẽ hiền dãi sĩ là xem cho kỹ tướng người thì đủ. Làm người cho biết tam giáo cứu lưu mới cho là lịch sự. Đều mới luận thì tưởng vọng cầu, nhưng mà hữu ích cho kẻ lưu tâm thí nghiệm mà coi.

Nhơn ngày rồi rảnh thầy cuốn sách tướng nôm nấy của ai làm thì không rõ, mà ta sang đi chép lại hồi lúc thiếu niên cũng nhiều lần, chừng hồi nấy coi lại cũng khá khen cho kẻ dịch rất công trình, nên biên lại mà in ra cho người hữu tâm nhân lắm, chớ khá chê bai; chẳng phải sức làm mà cô cấp. Cảnh tự.

Liều trang ma y diễn ca

Liều trang thấy học tinh chuyên,
Diễn làm một bản hữu truyền hậu lai;
Công thấy dên sách hôm mai,
Ma y mười tướng không sai vừa mười;

Lại xem bộ viện tướng người,
Ngũ quan, ngũ nhạ tốt tươi đường nào?
Mây người, ăn ở ở ào,
Trai thời goá vợ gái sao goá chồng!
Đờn bà mà giữ phòng không,
Mỗi ai rỗi lứa không chổng vào ra;
Gái mà lánh hào nguyệt hoa;
Má đào bùng thụng thiệt đá lầy trai.

(Sau sẽ tiếp theo)

Giao-hòa thôn: Trấn-đạt-Chi

Lời rao

Lời kính rao cho chur Qui-Viên dặng hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại đường Boulevard Charner, số 95, (tục danh Kinh-lập bánh rất tốt, làm bột mì Langsa rỗng, chẳng có pha, xin khi mua cho cần thận kẻ lộn bánh của chệch; lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặn ngon lắm.

Lại có bán đủ thứ rượu Lang-sa nhưt hạng ngon ngọt mát bỏ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Café, sữa bò Chocolat dưng sớm mai và chiều,

Vậy như viên quan quý khách có rảnh xin đến quán tôi, trước chơi sau giúp người đồng ban với nhau làm cho nên việc lâu dài.

(PIERRE LÉ-XƯƠNG-NGAN)

Có người muốn bán một sở ruộng rất tốt tại hạt Sóc-trăng, ruộng ấy khẩn dặng 13 năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm hơn vài ngàn gạ lúa ruộng, bên phía đều có rạch giữa có khai kinh đã lâu, mỗi kỳ dôn dặng 4, 5 muôn là tàu, phía rạch-cái dặt làm rẫy tốt lắm, đã có hơn 30 tá điền ở, chủ nào cũng khá, khỏi giùm ăn, có lập rới một miếng vườn sân sàng, 5 căn nhà vừa cắt sẵn, bán giá nhẹ, ai muốn mua xin đến do Bón-quán mà thương nghị.

LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chur vị Viên-quan quý-khách dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngon ngọt bỏ mát dừ, và có com lấy mỗi ngày hai buổi, đồ xoi dưng sạch sẽ ngon béc, vị vàn dúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dặng đồ ngon khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1, \$ 40

Giá 15 cachets 15 00

Dùng trọn tháng 50 00

Như muốn dùng com khuya xin phải cho hay trước ít nữa là một giờ.

Giá com khuya kể theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và quý khách muốn Yên ảm, xin tỏ trước dặng sữa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3. \$ 00

Còn Tôn-Viên quý-khách muốn dặt, hoặc bánh ngon, hoặc tiệc đám cưới, tân gia chi, xin đến tỏ dưng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tới kính xin chur vị đôi chút tình mọn với tôi, là người bôn-quốc. Đã biết vui dẫu cũng sự vui, duy đến tôi thì cảm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VAN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-kỳ.

Tại Thủ-dực nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhật-trình Nông-cỏ-mình-đam, có bán những trâu dục, trâu cái, và bò làm, bò xe tốt. Ai có muốn mua những vật ấy để dùng làm ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua. Trâu bò tốt mà bán rẻ

Ngày 13 Févier 1903.

GIÁ LÚA GẠO

	VINH-LONG	CỎ-CÔNG	BÁI-XÀU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 63 kilos, chớ dên nhà máy.....	2 \$ 90	2 \$ 90	3 \$ 00
Gạo lức nhà máy mỗi tạ (5 Phán thóc trong 1 trăm)	3 \$ 91	3 \$ 91	4 \$ 06
134 cân hay là 60 kilos	10 " "	3 \$ 85	3 \$ 85
700.....	15 " "	3 \$ 80	3 \$ 80
Vào bao sẵn, khối thuế.	20 " "	3 \$ 75	3 \$ 90
Gạo trắng nhà máy.....	(Tùy theo dãn sàng và tốt xấu.)		

CỬU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÊ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thơ chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dưng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cẳng viết, ngòi viết, mực, thước, vau vau....

Bán các thứ hình treo chơi và tử-sắt.

Nội hạt ai có sửa tử-sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao. số phí không nài nhiều ft.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn dặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chưc, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chur vị viên quan quý khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Lanasa ngọt ngon mát bỏ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có café, sữa bò, chocolat dưng sớm mai và chiều; lại có phòng nghỉ ở tầng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đến chỗ người bôn quốc cùng nhau, mà giúp cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH

CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cỏ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$00	Thứ kiểu về sự thi hành án lý về việc hình	
Tướng Sơn-hậu cuốn nhứt.....	0 20	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Sơn-hậu cuốn nhì mới có giá cũng.....	0 20	Bản quốc.....	1 \$00
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Cours d'Annamite.....	2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Cours gradué.....	2 50
Tướng Kim-vân-kiểu.....	0 30	Conversation Annamite Française Cartonnés.....	0 80
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Ký.....	1 20
Phong-hóa Điều-bành.....	0 50	Miscellannée.....	1 40
Chánh tà và Lục-súc.....	0 10	Sách dạy cách nấu ăn Cartonnée..	1 10
Minh-Tâm-Bữu-giám cuốn thứ nhứt		Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Và cuốn thứ hai.....	2 00	Phủ-kiểu.....	0 20
Lang-châu.....	0 30	Thơ Nam-kỳ.....	0 10
Bạch-viên.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5..	0 60
		Thơ Dương-Ngọc đương in.....	

Ái muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cớ ở xa hạt mà muốn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chỗ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUI-MÃO

(1903)

NGÀY LANGSA	THANG HAI LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG GIENG ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG HAI LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG GIENG ANNAM
1	DIMANCHE.....	4	CHŪA NHŪT.	16	Lundi.....	19	Thứ hai
2	Lundi.....	5	Thứ hai	17	Mardi.....	20	Thứ ba
3	Mardi.....	6	Thứ ba	18	Mercredi.....	21	Thứ tư
4	Mercredi.....	7	Thứ tư	19	Jeudi.....	22	Thứ năm
5	Jeudi.....	8	Thứ năm	20	Vendredi.....	23	Thứ sáu
6	Vendredi.....	9	Thứ sáu	21	Samedi.....	24	Thứ bảy
7	Samedi.....	10	Thứ bảy	22	DIMANCHE.....	25	CHŪA NHŪT.
8	DIMANCHE.....	11	CHŪA NHŪT.	23	Lundi.....	26	Thứ hai
9	Lundi.....	12	Thứ hai	24	Mardi.....	27	Thứ ba
10	Mardi.....	13	Thứ ba	25	Mercredi.....	28	Thứ tư
11	Mercredi.....	14	Thứ tư	26	Jeudi.....	29	Thứ năm
12	Jeudi.....	15	Thứ năm				
13	Vendredi.....	16	Thứ sáu				Tháng hai Annam
14	Samedi.....	17	Thứ bảy	27	Vendredi.....	1	Thứ sáu
15	DIMANCHE.....	18	CHŪA NHŪT.	28	Samedi.....	2	Thứ bảy

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm.. 5 \$00
sáu tháng. 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm. 40 \$00
sáu tháng. 5 00

Tại Đông-dương

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHON: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH

TỰ DŨ-THÚC

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1.50
2^e Page le cent..... \$ 1.00
3^e Page le cent..... \$ 0.80
4^e Page le cent..... \$ 0.60

LỜI RAO

Ái muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Bốn quán cáo thiệp

Bốn quán chủ bút có cáo lỗi với chư vị tôn bằng cùng quý-hữu, rằng mắc di cuộc đầu xảo Hà-nội, chừng một tháng; nay mới về, nên rao cho chư vị hay và xin miêng chấp sự trẻ nài về cung hỉ tân xuân cho các bạn quý. Văn cũng còn xuân tiết, mau tay kính hỉ lời chùt tân-xuân,

vọng sự như ý, cho chư vị trong năm này.

Tôi hứa cùng chư quý-hữu, thì tôi phải y lời; tuy Nam-kỳ cùng Bắc-dia chẳng xa, mà dăng lui tới non sông cách trở, bốn đêm ngày sóng gió, thêm say sóng thổ hoài, không ưỡng ăn cứ một năm trơ, chớ đến chớ mới lên xu-lạ, lại gặp thêm mùa lạnh đông-hàng-chàng khác tàu. Vì những đều nhọc ấy, nên phải gán cho đáng công, xem phần mình cuộc xảo đáng hay, tôi rằng thuật cho y sự thế.

Vậy dầu nhọc mảy, mà dăng đều hữu ích tôi rằng làm cho bạn xem vui, kỳ tới tôi sẽ khởi hành, Hà-nội đầu xảo luận.

BỐN QUÁN CHỦ BÚT CÙNG HỈ.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Quang-Công, từ biệt Tào-Thảo rồi, bèn Quỳ ngựa theo xe Nhị-tàu; đi hơn ba mươi dặm mà chẳng thấy xe, Quang-Công nghi sợ, bèn giục ngựa bên phía đi tiếm, bỗng nghe trên núi có người kêu lớn rằng: « Quang-tướng-Quân xin ngừng lại. » Quang-Công ngó lên thấy một người nhỏ trai, mặc áo gấm bích khăn vàng, cảm thương cõi ngựa lại có một cái thủ cấp treo nơi cổ ngựa, dẫn hơn trăm quân bộ chạy bay xuống; Quang-Công hỏi rằng: « người là người chi vậy? » người nhỏ trai ấy bỏ thương xuống ngựa quỳ lạy nơi dưới đất. Văn-Trưởng e gian trá, gõ ngựa nghiêm đạo mà nói rằng: « Tráng-Sĩ hãy nói tên họ. » Người ấy đáp rằng: « tôi là người ở đất Nhương-dương, họ Liễu tên Hóa, tự Ngươn-kiệm, như đời loạn nên trôi nổi giang hồ, tự chúng hơn năm trăm người cướp giặc mà ăn; mới đây đóng bọn với tôi có tên Đổ-Viên, đi tuần dưới núi bèn bắt lầm hai vì Phu-nhơn đem lên núi, tôi hỏi kẻ từng giả mới hay là vợ của Lưu-hoàng-Thúc, và lại tôi nghe có Tướng-quân theo hộ tống, nên tôi muốn đưa xuống, Đổ-Viên buồn lời chẳng tuân, bị tôi giết thóc, nay đem đầu dựng cho Tướng-quân dâng thỉnh tội. » Quang-Công nói: « nhị Phu-nhơn ở đâu? Hóa nói: « còn ở trên núi. » Quang-Công nói: « phải đem xuống cho mau. » trong giây phút liền thấy hơn trăm người đẩy xe xuống, Quang-Công xuống ngựa gát đao, vòng tay nơi trước xe mà hỏi thăm rằng: « Nhị-tàu sợ lắm chăng? » nhị Phu-nhơn nói: « nếu không có Liễu-tướng-Quân bảo toàn thì đã bị Đổ-Viên nó làm nhục rồi. » Quang-Công lại hỏi kẻ tả hữu chớ Liễu-Hóa cứu Phu-nhơn thế nào? kẻ tả hữu nói: Đổ-Viên bắt đem lên núi, lại muốn chia cho Liễu-Hóa mỗi người bắt một bà

Phu-nhơn mà làm vợ; Liễu-Hóa bới ra nguyên do lại đem lòng kính phục, Đổ-Viên chẳng nghe, nên Liễu-Hóa giết đi. » Quang-Công nghe nói bèn lay tạ Liễu-Hóa. Liễu-Hóa muốn đem cả bọn theo đưa Quang-Công. Quang-Công nghĩ thắm trong bụng rằng: người này vốn cũng bọn Huỳnh-Cán sót lại chẳng nên làm bạn bèn kiếm lời mà từ đi. Liễu-Hóa lại lay dựng vàng lụa. Quang-Công cũng không chịu; Liễu-Hóa từ biệt dần dần la về núi. Văn-Trưởng thuật việc, Tào-Thảo cho áo chỉnh-bào lại cho Nhị-tàu nghe, rồi hỏi xe đi cho mau. Đi đến trời tối, bèn vào xóm kiếm nhà mà nghỉ. trong nhà có một người già, râu rầu bạc trắng, ra trước và hỏi rằng: « Tướng-quân tên chi? » Quang-Công vòng tay và đáp rằng: « tôi tên Quang-Mỗ, là em của Lưu-Huyền-Đức. » Ông già nói: « vậy có phải là Quang-Công mà chém Nhan-Lương Văn-Xử đó chăng? » Quang-Công đáp rằng: phải. Ông già mừng lắm, bèn mời vào nhà. Quang-Công nói: trên xe còn có hai vì Phu-nhơn. Ông già lật đặt bảo vợ con ra rước, hai bà Phu-nhơn vào nhà ngồi an. Quang-Công vòng tay đứng một bên; ông già mời Quang-Công ngồi. Quang-Công nói: « Nhị-tàu ngồi trên tôi đầu dậm ngồi. » ông già bèn khiến vợ con mời hai bà Phu-nhơn vào nhà trong thiết đãi, còn mình ngồi nhà ngoài mà đãi Quang-Công. Quang-Công hỏi tên họ, ông già nói: « tôi họ Hồ tên Hòa, làm quan Nghị-lang đời vua Huân-Đề, hưu trí về làng, nay lại có thằng con trai tên Hồ-Bang, làm chức Túng-sự ở bộ hạ với Vương-Thực là quan Thái-Thủ đất Vinh-Dương, nếu Tướng-quân ở đường này thì lão xin gọi cho con lão một cái thư. » Quang-Công chịu.

Ngày thứ ăn cơm sớm mai xong rồi Quang-Công thỉnh Nhị-tàu lên xe lại lái theo của Hồ-Hoa, rồi từ biệt mà đi, nhằm Lạc-dương thẳng đến, đi đến một cái ải tên là ải Đông-lãnh, người tướng giữ ải

là Không-Tú, lãnh năm trăm binh giữ ải; ngày ấy Quang-Công hộ tống xe đi ngang qua ải. Quân sĩ vào báo cho Không-Tú hay. Không-Tú ra rước, Quang-Công xuống ngựa đáp lễ. Không-Tú hỏi: « Tướng-quân đi đâu? » Quang-Công nói: « ta từ Thừa-Tướng qua Hà-bắc tiếm anh ta. » Tú nói: « Hà-bắc, Viên-Thiệu là kẻ thù địch với Thừa-Tướng; nếu Tướng-quân đi qua đó ắt có văn-băng của Thừa-Tướng chớ? » Quang-Công nói: « ta nhưn gặp đi, nên chẳng kiếp xin. » Tú nói: « nếu không văn-băng thì phải đợi tôi sai người bẩm với Thừa-Tướng rồi sẽ cho đi. » Quang-Công nói: « nếu để đi bẩm, e trễ ngày giờ của ta chẳng. » Tú nói: « cứ theo phép luật thì phải vậy. » Quang-Công nói: « người chẳng cho ta qua ải sao? Tú nói: người muốn qua ải, phải để gia tiều lại đem tin. » Quang-Công giận lắm, hươi đao đến giết Không-Tú; Tú lui vào ải, nổi trống nhóm binh, mang giáp lên ngựa xông ra nạt lớn rằng: « người dám qua ải sao? » Quang-Công bảo xe lui ra, rồi giục ngựa hươi đao đến đánh Không-Tú. Tú dựng thương xóc đến, hai ngựa vừa kề chỉ một hiệp, Quang-Công xuống một đao, Không-Tú nhào xuống ngựa; chúng quân đổ chạy, Quang-Công kêu rằng: « quân sĩ chớ chạy, ta giết Không-Tú là cực chẳng đã mà thôi, chớ chửi người vô cang, ta mượn miệng chúng người mà truyền bầm lại với Thừa-Tướng, rằng Không-Tú muốn hại ta, nên ta phải giết. » Chúng quân đều lay nơi trước ngựa. Quang-Công bèn phò xe Nhị-tàu ra khỏi ải, nhằm Lạc-dương thẳng đến, sớm đã có quân sĩ vào báo cho Hàng-Phước là quan Thái-thủ đất Lạc-dương hay. Hàng-Phước lật đặt nhóm chúng tướng thương nghị. Nha-tướng là Mạnh-Đán nói rằng: « ta đã không có văn-băng của Thừa-Tướng, thì tác thị là trôn, nếu không đương trở ắt phải bị tội. » Hàng-Phước nói: Quang-Công là tướng mạnh, Nhan-Lương, Văn-Xử còn bị và giết thay,

nay chẳng nên lay sức mà đánh, phải dùng kế mà bắt va. » Mạnh-Đán nói: « tôi có một kế rất hay, trước phải đóng cửa ải cho chắc, đợi và đến thì tôi dẫn binh ra đánh, với va, rồi giả thua chạy dặng dụ và theo, ông phải dùng tên lên bắn va, nếu Quang-mỗ sa ngựa, thì bắt mà giải về Hứa-đô, ắt dặng thưởng. » Thương-nghĩ vừa xong, bỗng có người báo nói Quang-Công đã đến. Hàng-Phước mang cung đai tên, dẫn một ngàn người ngựa dặng ra nơi cửa ải, rồi ra hỏi rằng: « ai đó vậy? » Quang-Công trên ngựa nghiêng mình đáp rằng: « ta là Hôn-thọ-dinh-hầu, Quang-mỗ, xin mượn đường mà qua. » Hàng-Phước nói: « có văn-băng của Thừa-Tướng chăng? » Quang-Công nói: « nhưn việc gấp chẳng kịp xin. » Hàng-Phước nói: « tôi vưng mạng Thừa-Tướng, trần thủ chỗ này, chuyen có một việc tra xét kẻ gian, tề qua lại, nếu không có văn-băng thì ắt là trôn. » Quang-Công giận nói: « ải Đông-lãnh Không-Tú đã bị ta giết, người cũng muốn thác nữa sao? » Hàng-Phước nói: « có đưa mỗ, ra bắt va cho ta, coi. » Mạnh-Đán ra ngựa hươi song đao đến đánh với Quang-Công. Quang-Công bảo xe lui ra, rồi giục ngựa lược đến; Mạnh-Đán đánh chẳng đặng ba hiệp, quỳ ngựa bỏ chạy, Quang-Công đuổi theo. Nguyên Mạnh-Đán cố ý dụ Quang-Công, chẳng để ngựa Quang-Công chạy mau, đuổi theo vừa kiếp, hươi một đao chém lầm hai đoạn. Quang-Công gõ ngựa trở lại, Hàng-Phước núp nơi cửa, rặng sức bắn một mũi tên, trúng cánh tay trái Quang-Công; Quang-Công cần tên mà dực ra, máu chảy giám để, rồi giục ngựa chạy bay đến đánh Hàng-Phước, phá tan chúng quân, Hàng-Phước tránh chẳng kịp, bị Quang-Công xuống một đao đứt sả từ đầu tới vai té nhào xuống ngựa, giết tan quân sĩ, lại cắt giáp mà rịt chỗ mũi tên, rồi bảo hộ xe mà đi, nơi dọc đường e người lên hại, chẳng dám hướn dãi, đi luôn và

dèm riết qua ải Nghi-Thủy. Tương giữ ải là người ở Tỉnh-Châu, họ Biện tên Hỷ, đánh bằng chùy lưu tinh giỏi lắm. Cũng là bọn Huỳnh-Cân sót lại, sau đầu Tào-Tháo. Tháo sai ra giữ ải.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAYAGGIO

Tặng Nguyễn-khắc-Huế

Xem đầu xảo Ton-Kin về.

(Le 24 Décembre 1902)

Máng người đi hội đất Đông-kinh,
Cuộc lớn thì đông há một mình;
Rỏ lại trông xanh xem mới rõ,
Nhìn ra chỉ cả đáng công nhìn;
Muôn ngàn thế giải đua khôn khéo,
Bé hơn trăm ai sánh hiển vinh;
Kính tặng bạn hiền vui mắt thấy,
Một Huế biệt dạng cũng như Ninh.

Thiên-học Lương-dù-Thúc đồn

Hậu thực:

Như Ninh đi cũng đã gán vẽ,
Rộng thầy ải còn cũng rộng nghe.
Trí thức nào người trong cuộc xảo?
Ngồi trông xin tặng ít lời quê.

Le 10 Février 1903 — N. K. H.

Văn phòng yêu thuyết.

Lời tục Annam nói rằng: « Vát giã vay lúa, không vát giã vay chữ. » Ấy là lời nói khoe mình có tiền chẳng cần gì phải hay chữ mà làm chi. Ấy cũng là lời nói tưng đố mà thôi. Xét ra như đã có tiền mà thêm hay chữ thì là hại chi sao? Có phải là mình găm mà lại thêm huê chẳng? Ai thầy mà lại chê? Ai nghe mà không ngóng.

Hữu văn có hai nghĩa khác nhau xin chú hiểu lộn. Một nghĩa có đóng tiền, một nghĩa có biết chữ. Hai cái đó nhằm cái nào để có và chắc chắn hơn. — Làm cho có tiền, cho giàu có lớn chẳng phải là mình được. — Ấy cũng tại nơi trời để dành phần; song xét cho chỉ lý thì tiền tài là thân ngoại chi vật, còn mắt không chứng. Hoặc phải bị người ganh ghét tranh dành bề này bề khác, hoặc trộm cướp tung hoành, xem ra có của nhiều cũng chưa sướng gì cho lắm. Có câu: « Tài đa lục thất. » Có của chẳng phải là có phước luôn, và lại là đếu không dễ kiếm: « Phú nhi khả cầu giả tuy chấp tiên chi sĩ ngộ diệt vi chi. » Lời Thánh đã có nói đó, làm người há đi cướp cầu mà không nghe sao.

Đền như việc biết chữ thông kim bát cổ, là đếu không phải khó kiếm và có rồi thì không ai đực của mình cho được bao giờ. Mình chẳng muốn mà thôi, chớ muốn thì phải được: « chi công mài sắt, chấy ngày nên kim. »

Người Langsa phần nhiều hay chữ hơn người Annam lắm, cho đến đờn bà cũng không phải dốt nát như đờn bà mình. Vì có nào? — Là vì thuở nhỏ đếu vào trường, có thể nhiều thì học nhiều, bằng ít thì học ít, nhiều ít cũng có biết. Lớn lên chẳng hề khi nào bỏ cái đếu mình đã học mà không bồi bổ thêm. Có công việc thì thời không nói chi, chớ rảnh thì chẳng coi cái này cũng coi cái khác, hoặc sách hoặc nhựt-trình, không bỏ qua chút nào. Xin chơi có giờ, chẳng phải như mình muốn chơi giờ nào cũng được, muốn ăn khi nào cũng xong.

(Sau sẽ tiếp theo)

Vô-tranh-Quí.

Làm khôn cả phồn sanh đại

Bữa nọ tôi đi dạo chơi lối đường ngan kho xe lửa Mỹ-tho, thấy một chú chệt đánh lộn với một bà già Annam, tôi tọc mạch đứng đứng chơn lại coi chơi, ban đầu tôi ngỡ là người đưng, sau nghe lại mới rõ bà già đó là mẹ vợ chú chệt ấy. Thương hại cho bà già ấy, già cả sức lực là bao nhiêu, mà trong cơn giận cũng rãng rờn theo mà kéo chú rẻ chệt. Còn chú rẻ, miệng thì *tiểu na má*, tay thì xô, cẳng thì đập; bà già té lên té xuống, la làng to ỏi, trong nhà vợ chú chệt nóng ruột, vì thấy chông đánh mẹ làm vậy; nên chạy ra nói lép giáp chi đó, lại bị chú chệt đánh cho vài bộp tai; mẹ chi vợ cũng nóng ruột chạy ra đỡ quá rồi cũng bị đánh luôn. Té ra cả ba mẹ con cũng đều bị chú chệt đánh đũa hết. Ấy cũng nên gọi là tướng *Tam chiền chú chệt*.

Và lại tôi thường nghe người Annam ta hay nói: *Khó khách hơn giàu Annam*, là ý chi vậy? Cũng bởi có một hai người may mà gả con nhằm cho chúa-tàu, hoặc tài-phú, xưng tên, thì con dặng ở không thông thả, rồi nhiều người-khác thầy vậy tưởng hễ gả con cho chệt thì dặng sung sướng, nên ham đua nhau mà gả con cho chệt; còn như mấy chị vô phước lấy nhằm chệt trống cái, bán xương xáo, đậu chũ, kẹo, cơm vãn vãn. . . . Thì coi mấy chị ấy có phải vui thân mà đi gánh hồ không? Ấy vậy thì cũng chẳng nên gọi khó khách hơn giàu Annam. Lại tôi cũng thấy nhiều khi mấy chú chệt hễ giàu rồi, thường hay làm mặt chúa-tàu, chẳng coi cha mẹ anh em bên vợ ra gì hết, hễ thầy cha vợ đều thì hỏi: « *hò / ông già ăn cơm chưa? chửa ăn ra dặng sau ăn a*, ấy vậy thì lẽ nghĩa chú chệt ở đâu? Lại cũng có nhiều khi chú chệt có làm lỗi đếu chi thì người Annam ta nhiều người lại hay nói *thấy nó, chệt khách biết chi mà chập*. Tôi hỏi, vậy chớ sách vở bởi đâu mà có cho người nước mình học đó? Có phải là bởi bên tàu

mà ra không? Ấy vậy thì lẽ nghĩa cũng bởi bên Tàu mà ra chớ, sao nói chệt khách không biết chi mà chập; cũng bởi nhiều người thầy tiên bạc nhiều thì ham, nên bỏ qua đếu lẽ nghĩa. Còn tôi thường hay tới lui nhà người Tàu, thấy họ ở với nhau cũng là phân biệt tôn ty lắm, mà sao họ lại ở với người nước mình làm vậy? Theo ý tôi siển nghĩ, thì là cũng bởi người Tàu tưởng rằng họ là Trung-quốc, còn bao nhiêu là Tứ-gi, còn nước ta thì họ gọi bắt quá là một cõi Nam-mang có biết chi là lẽ nghĩa, nên họ mới khinh khi làm vậy, chớ có lẽ nào, mà chệt khách không thông lẽ nghĩa. Tôi xin nói thí dụ đếu này: ví như họ kêu người mình là A-nam-chầy, Cao-mên-thi Cầm-bần-quầy, Chà-và thì Hắc-quầy, Hồng-mao thì cũng là Hồng-mẫu-quầy; Còn họ thì họ xưng rằng Thùng-danh, sao họ không kêu rằng Thùng-chầy hay là Thùng-quầy? Xem coi có phải là họ khinh khi hệt thầy không? Bởi họ khi người mình Annam mọi rợ chẳng biết chi, cho nên chú chệt tôi nói trước đó mới dám đánh mẹ vợ làm vậy.

Tân-Châu: Nguyễn-chánh-Sắt

Chuyện hai anh khùng.

(tiếp theo)

Nói xung thiên lên, tôi lật dặt chớ dặng, mới xé mạnh xé máu cây vãi.

Trong chùa ải này đếu chừng hững, rầy tôi và nói thiệt dưới đời không có ai điên khùng như thầy Sóc. như nói chớ dặng dơ vãi, thì đem giặt một lần nữa, sao lại có xé vãi đi cho uống. Từ đó về sau, ai này kêu tôi là thầy Sóc điên.

Anh thầy chùa vừa giết tiếng, chú thầy pháp liền nói rằng: tên thiệt tôi cũng là thầy Lương, mà họ kêu tôi là thầy Lương khùng là vì bởi

năm trước tôi mới cưới vợ và dặng ít tháng, tôi muốn thử mà bà trẻ ở nhà coi nó có nhảy miệng không, nên ngày kia tôi nói với nó rằng: đồ mấy đờn ông nhảy miệng hay là đờn bà nhảy miệng? Vợ tôi liền đáp lại rằng: đờn ông nhảy miệng. Tôi lại nói: đờn bà nhảy miệng. Hai đứa tôi cãi lầy với nhau đã tôi mở mà quên đi ngủ. Vợ tôi liệu bề cái không lại tôi, nó mới nói: thôi tôi cá một miếng trầu, như bây giờ tôi chiếu mai, ai nói trước thì thua lại phải tìm dâng cho người ăn một miếng trầu. Tôi chịu.

Đóng cửa đi ngủ, thì vợ chồng vào buồn, mạnh ai nấy ngủ, không ai dĩ hơi. Sáng không ai dám biểu ai đi mở cửa, cứ ngồi đó, nịch lẩn lẩn, chống ngó vợ, vợ ngó chồng. Lối xóm họ không biết có chi bữa ấy hai đứa tôi ngủ trư như vậy, họ lại gõ cửa kêu, cũng không ai lên tiếng, kêu hết sức không dặng, họ sợ hai đứa tôi đau đớn chi, họ mới thưa với làng, làng dạy trưởng tới phá cửa. Cửa phá vừa dặng, ai nấy đều ào vô, thấy hai đứa tôi đã dậy ngồi trên ghế, mạnh mẽ như thường, mà ngặt hỏi không nói năng chi hết. Có người kia đi coi, nói có khí hai vợ chồng tôi bị quỷ phá cầm đi chẳng. Họ mới hỏi rước thấy rước bóng cúng quỷ chữa chiêm bết sức, song vô ích, hai đứa tôi cũng cứ làm thình. Tổng họ mới biểu nướng một cây sắt cho đỏ, chằm cẳng nó coi nó có la không. Vợ tôi mới nghe nói đã giốn giác, song sợ thua nên không nói.

Sắt nướng rồi, họ đem vô chằm cẳng tôi, cháy thê nào tôi cũng cắn răng chịu không la. Họ mới biểu, thôi đem thử vợ nó. Cái nghề đờn bà, yêu ớt, hề đầu chơn thì há miệng, nên sắt chưa chằm tới cẳng, chị va đá la lên: thôi thôi đừng có chằm, để tôi nói.

Tôi mới chỉ nó mà nói rằng: dọ, tao nói trúng lắm, mấy cón cái tao, đờn bà thường hay nhảy miệng lắm.

Vợ tôi chịu thua, phải tìm trầu đem dâng cho tôi ăn. Thiên hạ đồng dấy, song không ai hiểu chi cả. Họ hỏi lắm, vợ tôi mới nói thiệt cho họ biết, thì ai ai cũng đều cười rộ lên và nói rằng: trời ôi! Trong đời ai mà điên khùng như vậy, có một miếng trầu mà để cho dột chơn dột

cẳng phỏng hết. Nên từ ấy về sau họ mới kêu tôi là thằng Lươn khùng.

Chủ thấy pháp vừa giứt tiếng thì anh cai tổng xư rằng: Anh nhà quê đó xá hai thấy hết, vì hai thấy thiệt là đồ khùng cả hai.

Trần-phục-Lễ.

LỜI RAO

Lời kính rao cho chur Qui-Viên dặng hay, nay tôi có lập một tiệm bánh mì tại đường Boulevard Charner, số 95, (tức danh Kinh-lập bánh rất tốt, làm bột mì Langsa rông, chẳng có pha, xin khi mua cho cần thận kéo lộn bánh của chệc; lại trong tiệm tôi có nhiều thứ bánh ngọt và bánh mặn ngon lắm.

Lại có bán đủ thứ rượu Lang-sa nhưit hạng ngon ngọt mát bỏ, giá bán rẻ hơn chỗ khác; có Café, sữa bò Chocolat dưng sớm mai và chiều,

Vậy như viên quan quý khách có rảnh xin đến quán tôi, trước chơi sau giúp người đồng ban với nhau làm cho nên việc lâu dài.

(PIERRE LÊ-XƯƠNG-NGAN

Có người muốn bán một số ruộng rất tốt tại hạt Sóc-trăng, ruộng ấy khẩn dặng 13 năm, đã thành thuộc rồi; bue lợi mỗi năm hơn vài ngàn giá lúa ruộng, bốn phía đều có rạch giữa có khai kinh đã lâu, mỗi kỳ đôn dặng 4, 5 muon lá tàu, phía rạch-cái, dất làm rẫy tốt lắm, đã có hơn 30 tá diên ở, chủ nào cũng khá, khỏi giùm ăn, có lập rồi một miếng vườn sào sáng, 5 căn nhà vừa cắt sảng, bán giá nhẹ, ai muốn mua xin đến do Bồn-quán mà thương nghị.

LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'avenue Sacaréo.

Kính rao cho chur vị Viên-quan qui-khách dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngon ngọt mát bỏ, và có cơm tây mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dưng sạch sẽ ngon bèo, vị vắn dưng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dặng đồ ngon khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1, \$ 40

Giá 15 cachets 15 00

Dùng trọn tháng 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kẻ theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salous riêng, rộng mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và qui khách muốn Yên ảm, xin tỏ trước dặng sửa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3. \$ 00

Còn Tôn-Viên qui-khách muốn đặt, hoặc bánh ngon, hoặc tiệc đám cưới, tân gia chi, xin đến tôi dưng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính xin chur vị đoái chút tình mọn với tôi, là người bôn-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy đến tôi thì cảm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Sói-Nam-kỳ.

Tại Thủ-dực nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhật-trình Nông-cỏ-mình-dam, có bán những trầu dực, trầu cái, và bò làm, bò xe tốt. Ai có muốn mua những vật ấy để dùng làm ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua. Trầu bò tốt mà bán rẻ

Ngày 13 Février 1903.

GIÁ LÚA GẠO

	VĨNH-LONG	CỎ-CÔNG	BẮC-XAU
Lúa, một tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	2 \$ 90	2 \$ 90	3 \$ 00
Gạo lức nhà máy mỗi tạ (5 Phần thóc trong 1 trâm)	3 91	2 91	4 06
134 cân hay là 60 kilos	10 > >	3 85	3 85
700.....	15 > >	3 30	3 80
Vào bao sẵn, khối thuế	20 > >	3 75	3 75
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo dặng sáng và tối xâu.		

CỬU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÊ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tướng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thơ chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cẳng viết, ngòi viết, mực, thước, vắn vắn....

Bán các thứ hình treo chơi và tử-sát.

Nội hạt ai có sửa tử-sát, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiều ít.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chừc, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chur vị viên quan qui khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt ngon mát bỏ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có café, sữa bò, chocolat dưng sớm mai và chiều; lại có phòng nghỉ ở tầng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đến chỗ người bôn quốc cùng nhau, mà giúp cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá.... 6\$00	Thứ kiểu về sự thi hành án lý về việc binh và việc hộ và việc thương-mại của người Bốn quốc..... 1\$00
Tướng Sơn-hậu cuốn nhứt..... 0 20	Cours d'Annamite 2: 50
Sơn-hậu cuốn nhì mới có giá cũng. 0 20	Cours gradué..... 2 50
Thơ Lục-ván-Tiên..... 0 60	Conversation Annamite Française Cartonée.... 0 80
Tướng Kim-thạch-ký-duyên..... 1 00	Vocabulaire Annamite français ... 1 60
Tướng Kim-ván-kiêu..... 0 30	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ.... 1 20
Tục-ngữ Cổ-ngữ..... 0 65	Miscellanée..... 1 40
Sử ký Nam-việt..... 0 40	Sách dạy cách nấu ăn Cartonée... 1 10
Phong-hóa Điều-hành..... 0 50	Nhi-Độ-Mai..... 0 30
Chánh tả và Lục-súc..... 0 10	Phủ-kiểu..... 0 20
Minh-Tâm-Bưu-giám cuốn thứ nhứt và cuốn thứ hai..... 2 00	Thơ Nam-kỳ..... 0 10
Lang-châu..... 0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60
Bạch-viên..... 0 30	Thơ Dương-Ngọc dương in.....

Ái muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cở ở xa hạt mà muốn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chỗ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUÍ-MÃO (1903)

NGÀY LANGSA	THANG HAI LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG GIENG ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG HAI LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG GIENG ANNAM
1	DIMANCHE.....	4	CHỨA NHỰT.	16	Lundi.....	19	Thứ hai
2	Lundi.....	5	Thứ hai	17	Mardi.....	20	Thứ ba
3	Mardi.....	6	Thứ ba	18	Mercredi.....	21	Thứ tư
4	Mercredi.....	7	Thứ tư	19	Jeudi.....	22	Thứ năm
5	Jeudi.....	8	Thứ năm	20	Vendredi.....	23	Thứ sáu
6	Vendredi.....	9	Thứ sáu	21	Samedi.....	24	Thứ bảy
7	Samedi.....	10	Thứ bảy	22	DIMANCHE.....	25	CHỨA NHỰT.
8	DIMANCHE.....	11	CHỨA NHỰT.	23	Lundi.....	26	Thứ hai
9	Lundi.....	12	Thứ hai	24	Mardi.....	27	Thứ ba
10	Mardi.....	13	Thứ ba	25	Mercredi.....	28	Thứ tư
11	Mercredi.....	14	Thứ tư	26	Jeudi.....	29	Thứ năm
12	Jeudi.....	15	Thứ năm				
13	Vendredi.....	16	Thứ sáu				Tháng hai Annam
14	Samedi.....	17	Thứ bảy	27	Vendredi.....	1	Thứ sáu
15	DIMANCHE.....	18	CHỨA NHỰT.	28	Samedi.....	2	Thứ bảy

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^{ie}.

Gérant CANAVAGGIO

NÔNG-CỎ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bốn quốc
mỗi năm.. 5\$00
sáu tháng. 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
mỗi năm. 10 \$00
sáu tháng. 5 00

Tại Đông-dương

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH

TỰ DỪ-THỨC

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1er Page le centimètre \$ 1 50
2e Page le cent..... \$ 1 00
3e Page le cent..... \$ 0 80
4e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ái muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút là LƯƠNG-KHẮC-NINH, mà thương-nghị, chớ có gởi cho ông Canavaggio nữa.

Thương cở luận

(tiếp theo)

Cách buôn bán hoặc lời nhiều lời ít,
Nếu ở không, chẳng lớn ít thì tồn nhiều;
Làm người xin bớt cái tánh kiêu,
Ràng mở rộng dạng hiệp hân buôn bán;
Chớ ỷ sức mình khôn mình sáng,
Mà tưởng rằng:

Một mình xong lựa phải đồng người;

Mỗi mỗi đều tưởng dễ như chơi,
Gương trước mắt sao không biết khó;
Tuy chẳng dặng xem xa nhiều chỗ,
Chớ cũng nghe nội cuộc Đông-dương;
Bao hàm từ xứ Bắc-phương, (Hà-nội)
Cho đến Cao-mang, Chơn-lạp;
Xét cho kỹ từ gần Đại pháp;
Sáu tỉnh này hơn bốn mươi năm;
Còn Bắc-phương mới ngoại mười năm,
Xét kỹ lại thì tưởng đời đời;
Hơn bốn chục năm dư mà còn dở,
Phải hổ cùng những bọm mười năm;
Xem cũng là thù tức cang tằm,
Sao lại khác ngôn từ cũ chỉ;
Rõ người Bắc kiên tâm tri chí,
Đều khéo hay rằng học cho xong;
Học bán buôn nghề nghiệp mau thông,
Thiệt nhờ bởi đồng tâm tận lực;

Tuy nghèo yếu hèn đồng người thì đủ sức,
 Họ lập hùn và hội Tri-tri;
 Đại-pháp xem cũng ít dăm khi,
 Vì người mới má mau thông hơn cũ;
 Tri-tri hội có hội-viên hội-chủ,
 Bắc lập ra đặng học khéo học hay;
 Người đã ra làm việc làm thấy,
 Song cũng phải nhóm nhau mà học;
 Học những việc chạm vàng đổi ngọc,
 Học những đếu nầu sắt luyện đồng;
 Học máy kia, then nọ thiệt thông,
 Học biết đến yên phong hỏa khí;
 Học đủ việc những tài những trí,
 Học cho thông nghề nghiệp bán buôn,
 Nhỏ lớn đều một rập một khuôn,
 Cứ chịu khó làm siêng chuyên học;
 Xứ nghèo khổ trẻ già phải nhọc,
 Lành nực đều làm khổ cả dân;
 Nhưng vậy mà rắng sức lẩn lẩn,
 Bởi siêng mới đặng tên dổi khéo;
 Người sáu tỉnh không bằng một chèo,
 Cứ giữ đếu thông thả không lo,
 Đếu nên hư ít thấy so do;
 Cách phải chẳng không hay bắt chước,
 Tôi vẫn thiệt người sanh một nước;
 Xem rõ thì rất hổ với người ta,
 Phận làm người rắng học lo xa,
 Chớ đến khổ mà than không ích;
 Xin tập tánh công bình tịch mịch,
 Hiệp hùn đồng làm lợi cho nhau;
 Nếu không thì mình trước trở lại sau,
 Rồi thua chúng kẻ sau tới trước;
 Xét cho kỹ tuy riêng nhà mà một nước;
 Hèn mang chung thì hỏ cũng mang chung,
 Khuyến ạnh em lớn nhỏ hiệp hùn,
 Đặng lo tinh theo cho kiếp chúng.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DŨ-THỨC, BÊN-TRC.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Biện-Hỷ, khi nghe Quang-Công gần đến, mới lo một kẻ, sai hơn hai trăm binh đao phủ vào mai phục nơi chùa Trần-quốc-Tự, đặng dụ Quang-Công đến chùa, hẹn buôn, chén làm

hiệu, (nghĩa là: hễ nghe tiếng chén rót xuống thì áo vỡ một lượt đặng giết Quang-Công). Sắp đặt xong rồi, bèn ra khỏi ải nghinh tiếp Quang-Công. Quang-Công thấy Biện-Hỷ ra bèn xuống ngựa ra mắt. Biện-Hỷ nói: «Tướng-quân danh chói khắp thiên-hạ, ai mà chẳng kính phục, nay về theo Hoàng-Thức, cũng đủ thấy sự trung nghĩa. Quang-Công thuật việc chém Không-Tú và Hàng-Phước. Biện-Hỷ nói: «Tướng-quân giết dặng lắm, để tôi bảm giữm lại với Thừa-Tướng cho.» Quang-Công cả mừng, đều lên ngựa qua khỏi ải Nghi-lũy đến chùa Trần-quốc-Tự xuống ngựa, chúng tăng đánh chuông ra rước. (Nguyên chùa ấy là chỗ thờ vua Hớn-minh-Đê trong chùa có hơn ba mươi tăng chúng, trong có một người đóng hương với Quang-Công, tên là Phổ-Tịnh.) Lúc ấy Phổ-Tịnh đã biết ý Biện-Hỷ rồi, nên chen đến trước mà hỏi Quang-Công rằng: «Tướng-quân là xứ Bồ-dông đã mấy năm rồi?» Quang-Công nói: «Đã gần hai mươi năm.» Phổ-Tịnh nói: «Tướng-quân có biết tôi không?» Quang-Công nói: «Tôi chưa biết, tôi là xứ sở đã lâu, nên quên đi.» Phổ-Tịnh nói: «Nhà tôi với nhà Tướng-quân, cách nhau có một cái sông.....Biện-Hỷ thầy Phổ-Tịnh nhất việc hương lý chi tinh, sợ e sơ lậu, bèn nạt rằng: ta mời Quang-tướng-Quân đến phở yên, người là thầy chùa, đừng có nhiều chuyện.» Quang-Công nói: «không phải, người ở một làng gặp nhau, sao lại không hỏi thăm.» Phổ-Tịnh mời Quang-Công vào phương-trượng đãi trà; Quang-Công nói: «nhị Phu-nhơn còn ở trên xe phải đứng trả trước đã.» Phổ-Tịnh đem trà đứng trước cho Phu-nhơn, rồi mời Quang-Công vào phương-trượng, lại lấy cây giải đao đeo trong mình giờ lèo, mắt thì nháy Quang-Công; Quang-Công hội ý, mới khiến kẻ tả hữu cầm đao theo bên mình. Biện-Hỷ vào mời Quang-Công ra nơi pháp-đường ăn tiệc. Quang-Công hỏi rằng: «Biện-tướng-Quân mời ta đây, ý tôi hay là ý hiểm?» Biện-Hỷ chưa kịp trả lời,

Quang-Công đã thầy bốn phía vách đều có quân đao phủ mai phục, bèn nạt lớn rằng: «ta tướng người là kẻ hảo nhơn, sao người dám làm vậy?» Biện-Hỷ biết việc lậu rồi, bèn kêu kẻ tả hữu ra tay, kẻ tả hữu vừa muốn ra tay, đều bị Quang-Công rút gươm chém nhào hệt. Biện-Hỷ nhảy xuống chạy vòng phía mà trốn, Quang-Công bỏ gươm, xách hai đao rước theo. Biện-Hỷ lên lấy phi chùy liền đánh Quang-Công; Quang-Công lấy đao đánh vet chùy văng ra, rồi cứ rước theo, chém tới một đao; Biện-Hỷ đứt làm hai đoạn; rồi bỏ ngựa lại thăm chừng Nhị-tâu, thì thầy đã bỏ quân sĩ đang vây tứ phía, thầy Quang-Công đến bèn chạy tang mất, Quang-Công dẹp tang, rồi trở lại tạ ơn Phổ-Tịnh rằng: «nếu không có thầy, thì tôi đã bị Biện-Hỷ hại rồi.» Phổ-Tịnh nói: «tôi ở đây cũng không tiện, phải tiếm xứ khác mà vân du, ngày sau còn có khi gặp nhau, Tướng-Quân phải cẩn thận.» Quang-Công khen tạ, rồi hộ tống xe thẳng qua Vinh-dương.

Quan Thái-thủ đất Vinh-dương là Vương-Thực lại là suôi gia với Hàng-Phước; nghe Quang-Công giết Hàng-Phước rồi nên thương nghị muốn lên hại Quang-Công. Bèn sai người giữ chắc cửa ải. Khi Quang-Công đến, thì Vương-Thực làm bộ mừng rỡ ra rước. Quang-Công tỏ việc đi tiếm ạnh. Vương-Thực hỏi: «Tướng-Quân đi đường khó nhọc, nhị Phu-nhơn trên xe mệt mỏi, xin mời vào thành, tạm nơi nhà Quán-dịch nghỉ ngơi một đêm, rồi mai sẽ đi cũng chẳng muộn chi.» Quang-Công chịu. Vương-Thực lại mời Quang-Công phở yên, Quang-Công từ không đi; Thực lại sai người đem giên tiệc đến nhà Quán-dịch. Quang-Công nhơn thầy đi đường mệt nhọc, liền thỉnh Nhị-tâu ăn cơm tối xong rồi vào phòng trong nghỉ an, lại khiến kẻ từng giả áo ngựa ăn rồi cũng đi nghỉ hệt, Còn Quang-Công cũng cỏi giấp nghỉ ngơi.

Nói về Vương-Thực lên đòi quan Tàng-là Hồ-Bang đến dạy rằng: «Quang-mở

Thừa-tướng mà trốn lại đi dọc đường đoạt quan trăm tướng, thì là tội rất nặng; người ấy mạnh bạo khó đánh lăm, đêm nay người phải điếm một ngàn binh phủ vây nhà Quán-dịch, mỗi người mỗi cây lửa, chờ đèn canh ba, nổi lửa một lượt, chẳng kỳ là ai, đều đốt thác hệt, rồi ta cũng dẫn binh đến tiếp ứng.» Hồ-Bang lãnh mạng, về điếm quân sĩ lên khiến củi khô và đổ dầu hỏa đèn; bỏ chung quanh nhà Quán-dịch, đợi đèn kỳ mà khởi việc. Hồ-Bang mới nghĩ trong bụng rằng: «ta nghe danh Văn-Trường đã lâu, mà chẳng biết tướng người ra thế nào; chỉ bằng lên đèn xem coi.» Bèn đi vào hỏi kẻ dịch-lại rằng: «Quang-tướng-Quân ở chỗ nào?» Kẻ dịch-lại đáp rằng: «người đang ngồi coi sách, ấy là ông đó.» Hồ-Bang lên vào trước nhà thỉnh, thầy Quang-Công tay trái vuốt râu ngồi dựa ghế kê đèn mà xem sách, Hồ-Bang xem rồi, quên mà nói lớn lên rằng: «ông này thiệt là người trời mà..... Quang-Công nghe, mới hỏi là ai. Hồ-Bang vào lạy rằng: «tôi là bộ hạ của quan Thái-Thủ đất Vinh-dương làm chức tòng sự tên là Hồ-Bang.» Quang-Công nói: «người có phải là con Hồ-Hoa ở ngoài thành Hứa-dô chẳng?» Bang nói phải, Quang-Công bèn kêu kẻ từng giả vào trong gói đồ hành lý lấy phụng thư đưa cho Hồ-Bang; Bang xem thư rồi than rằng: «may chớ không, đã giết lăm người trung lương rồi.» Bèn thưa lên rằng: «Vương-Thực mong lòng bắt nhơn, muốn hai Tướng-Quân, lên khiến người vây chắc bốn phía hèn kỳ tới canh ba nổi lửa mà đốt Tướng-Quân, vậy thì nay tôi phải đi mở cửa thành trước, Tướng-Quân phải sửa soạn ra khỏi thành cho mau.» Quang-Công cả kinh, lật dặt mạng giáp để đao lên ngựa thỉnh Nhị-tâu lên xe, ra khỏi nhà Quán-dịch hệt; quả thầy quân sĩ đều cầm cây lửa mà chờ lệnh, Quang-Công mau ra đèn bên thành, thì thầy cửa thành đã mở rồi; Quang-Công hỏi xe ra khỏi thành cho mau. Hồ-Bang trở lại chữa lửa. Quang-Công đi đặng vài dặm ngo thầy sau lưng đèn

đuốt sáng lòa, người ngựa đuốt theo, Vương-Thực tới trước cả kêu, Quang-mở chớ chạy. Quang-Công quày ngựa cả mắng rằng: «loài thất-phủ, ta với người không cứu không oán, sao người lại khiến người đem lừa đến đốt ta?» Vương-Thực giục ngựa hươi thương đến đánh Quang-Công; bị Quang-Công nhảm ngang lưng sả một dao đức làm hai đoạn, bình mã đều chạy tang. Quang-Công hỏi xe đi cho mau, nơi dọc đường cầu Hộ-Bang chẳng cùng. Đi đến Huột-châu: quân bèn vào báo cho Lưu-Giêng hay; Giêng dẫn mười mấy quân kị ra thành nghinh tiếp, Quang-Công ngồi trên ngựa nghiêng mình mà nói rằng: «quan Thái-Thủ mạnh giỏi hể.» Lưu-Giêng nói: «bây ông muốn đi đâu?» Quang-Công nói: «ta từ Thừa-Tướng dặng đi tìm anh ta.» Lưu-Giêng nói «Huỳnh-Đức ở bên Viên-Thiệu, Thiệu là kẻ thù của Thừa-Tướng, lẽ nào mà cho ông đi.» Quang-Công nói: «nguyên ngày xưa đã có hứa rồi.» Lưu-Giêng nói: «nay cửa ải Huỳnh-hà thì bộ tướng của Hạ-hầu-Đông là Tấn-Kỳ cứ thủ, e va chẳng cho Tướng-Quán đi qua.» Quang-Công nói: quan Thái-Thủ cho ta mượn 1 chiếc thuyền dặng chẳng?» Lưu-Giêng nói: «thuyền tuy có, song tôi không dám cho mượn.» Quang-Công nói «xưa ta đã chém Nhan-Lương, Văn-Xù mà giải vây cho túc-hạ, nay ta mượn có một chiếc thuyền mà chẳng cho, có chi vậy?» Giêng nói: «tôi e Hạ-hầu-Đôn biết dặng, ắt bắt tội tôi.» Quang-Công biết Lưu-Giêng là đứa vô dụng, bèn bảo xe đi thẳng tới cửa ải Huỳnh-hà. Tấn-Kỳ dẫn quân ra hỏi: «Ai đó vậy?» — Quang-Công nói: «ta là Hồn-thọ-dinh-Hầu Quang-mở đây.» — Kỳ nói: «nay muốn đi đâu?» — Quang-Công nói: «ta muốn qua Hà-bắc tìm anh ta là Lưu-Huyền-Đức, nên dền đây dặng mượn thuyền mà qua sông.» Kỳ nói: «tờ công văn của Thừa-Tướng đâu?» Quang-Công nói: «ta chẳng phải là người của Thừa-Tướng chề trị, có công văn gì mà hỏi.» — Kỳ nói: «ta vưng lệnh Hạ-hầu Tướng-quán trên thủ quang ải, đầu

người có cánh đi nữa, cũng bay qua không khỏi. — Quang-Công giận lắm nói: «người có biết ta nơi dọc đường chém giết những kẻ ngăn trở ta chẳng?» — Kỳ nói: «người chỉ chém những tướng vô danh, chớ dám chém dặng ta sao?» — Quang-Công giận nói: «người sánh với Nhan-Lương, Văn-Xù thế nào? — Tấn-Kỳ giận lắm, giục ngựa hươi dao đến đánh Quang-Công, hai ngựa vừa kễ, dặng một hiệp; Quang-Công cưỡi dao, thì Tấn-Kỳ đầu rụng. Quang-Công, kêu quân sĩ của Tấn-Kỳ nói rằng: «kẻ ngăn trở, ta đã chém rồi, còn chúng bây chớ sợ mà chạy đi đâu, phải mau sửa soạn thuyền mà đưa ta qua sông.» Quân sĩ liền dọn thuyền sẵn sàng. Quang-Công thỉnh Nhi-tâu xuống thuyền mà qua sông.

Qua khỏi sông Huỳnh-hà rồi thì thuộc về đất của Viên-Thiệu. Tính lại thì Quang-Công qua năm ải, chém tướng sáu viên.

Người đời sau có làm thơ khen rằng: Treo ân phong vàng từ Hồn-Tướng, Tiếm anh chẳng nại chôn cương tràng. Ngựa thì xích-thỏ đi ngàn dặm, Đao có thanh long quá ngũ quang; Trung nghĩa đáng ghi nên võ trụ, Anh hùng từ ấy chói giang sang. Một mình chém tướng như tay trở, Muốn thuở bia truyền chôn Hồn-giang.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Truyện Đâu-xảo Hà-nội

Của

Ông Lương-khảo-Ninh, tự Dữ-Thức, quản hạt hội-dông, chủ-bút Nông-cỏ-mín-dam.

Cuộc đầu-xảo tại Hà-nội của quan Tổng-thống Toàn-quyền lập. Người sáu tỉnh nghề đón cuộc đầu-xảo, thì hiểu là ai có đở khéo, tốt hoặc xưa hoặc nay, đem đến đó để đầu theo ý tôi ngờ là người hiểu chừng ấy mà thôi; không kiểm xét cho xa, và nghi hỏi trong

trị thử coi: «bây cuộc đầu xảo mà làm chi?» Vậy tôi xin tỏ một ít lời về cách ý của người lập cuộc đầu xảo mà làm chi; cho bạn hữu nghe chơi cho vui:

Nhà nước mở cuộc đầu xảo, đã biết trước rồi, là để tôn hao tiến tài của nước và của dân nhiều; nhưng vậy mà cũng có ích cho dân cho nước, dặng mở mang sự dỏi sự khéo, cách siêng cách hay cho dân. Như dân dỏi hay khôn khéo, thì nước dặng nhờ. Ấy vậy cuộc đầu xảo Hà-nội để mà mở mang việc không tang, cách kỹ nghệ cuộc thường mãi và sức cơ xảo của chánh Pháp-quốc, những quần hạt của Pháp-quốc xứ Đông-dương và chư lân quốc. Nghĩa là để cho người những mây xứ ấy, nhóm những đở tốt khéo tinh anh, về các nghề đã tỏ trước đó, dặng đầu coi, người nước nào hơn; và lại để cho để dỏi trí khôn khéo với nhau; nghĩa là người có vật nấy không vật khác, kẻ có đở kia không đở nọ; xem qua xét lại, dỏi có lầy không, dặng bắt chước trí khéo của nhau. Xem coi hết sức là có ích lắm. Ấy là nghĩa đầu-xảo như vậy đó.

Tôi nhớ quan Tổng-thống Nam-kỳ, ngài rộng lòng cho nhiều người sáu tỉnh, dền cuộc đầu xảo Hà-nội; dặng xem, và học sự khéo cách hay của chư quốc; nên tôi dặng dự vào ti hành-nhơn ấy. Có dịp dặng đi xem, và ráng nhớ, từ khi đi đến khi về; những đứ đã trải qua con mắt. Nghĩ thầy một mình bỏ qua cũng không, trước nữa là liên của nước, sau nữa là công của mình. Vậy cho nên tôi phải, nhờ ý thuật đở lại, cho những người bạn đồng ban, không đi chẳng thầy, xem chơi cho rõ lẽ phải chăng.

Cuộc lớn thay,

Đầu-xảo Bắc-kỳ lập rất hay; Các nước lân ban và quần hạt, Lắm đở dị quốc khắp đồng tây, Đua máy khéo, sánh nghề tay; Mở mang đường học tập, ơn đức vì chi tay.

(Sau sẽ tiếp theo)

Thi Phỏ

Sóc-trăng tỉnh Đại-ngãi Tri-huyện thường-thư Tri-phủ-hàm Nguyễn-ngọc-Hữu Tri sĩ tự để vận,

Kính lời tỏ với bạn liêu đồng; Tri sĩ ngày nay hãy mới xong, Sáu chục hai đồng đầu điểm bạch, Ba mươi ba hạ dạ thiên hồng; Tháng ngày hằng giữ năm giếng trọng, Khuya sớm riêng lo một chữ công. Nay đã an nhàn vui chỉ cả; Mừng thăm dặng ven với non sông.

Ông Trần-khắc-Hải họa vận,

Tuy là chí khác chớ tâm đồng; Tri sĩ mừng anh đường lánh xong. Lúc đó vì thân nên xuất sĩ; Hối ra giữ thể há tranh hồng. Hướn danh trước sẵn lòng tri lúc; Khả chỉ sau không ngại phép công. Thong thả tới lui xưa phạm lý; Ba lần giàu có cấy năm sông.

Ông Đinh-thiệu-Quang họa vận,

Mưu tri ai ai thầy cũng đồng; Mừng cho quan huyện nghĩ ngơi xong. Cấm đường rảnh việc chẳng con đở; Tô tướng đưa nhau chén rượu hồng. Theo giới một trường vì cả thế; Học dỏi hai số bởi dầy công. An vui hai chữ nay đã toại; Đã có danh rồi với núi sông.

Ông Lê-tân-Lực họa vận,

Tri sĩ xin rồi dứa hội đồng; Thêm mừng tháng thụ cấp bằng xong, Mây thu giúp nước lòng thanh bạch; Sáu kỹ an dân dạ xích hồng. Trưa sớm giữ gìn làm việc chánh; Hôm mai ăn ở cứ đều công, Vui mừng dặng ven năm giếng cả; Toại bầy thanh nhàn với núi sông.

Ông Huỳnh-quân-Thê họa vắn,
 Dưới phận trưởng huy kinh đội đồng;
 Mừng ông trí sĩ vẹn toàn xong.
 Nền danh báu nước đối trăng bạch;
 Trái bước thang mây rạng bóng hồng.
 Đứng chữ gia vinh nơi điện các;
 Càng bia quốc lũng chốn triều công.
 Nào thờ chẳng phải niềm tôi chúa;
 Chẳng giữ dân đen với núi sông.

Ông Nguyễn-minh-Triết họa vắn,
 Làm quan vui thú giữ tâm đồng;
 Thông thả cấm đài nọ trả xong,
 Tuổi hạt da thêm xuân sắc tia;
 Đào tiên chén sảng trầu huê hồng,
 Dừa dăng cột đá trau nên nghĩa;
 Dưới mắt gan vàng rỏ chữ công,
 Thỏa chí nam nhi nơi cõi thụ;
 Tháng ngày rạng tiết với non sông.

Kỳ duyên xảo ngộ.

(Tiếp theo)

Chuyện vẫn hội lâu, bà vú mới nói rằng:
 « nay chủ tôi nghe công-tử đau nên cho tôi
 qua trước là thăm, sau xin hai ông bà din
 lại ít ngày chờ công-tử mạnh rồi sẽ coi
 ngày khác mà nghinh hôn. » Bà Đàm-Thị nói:
 « con tôi tuy đau, chẳng phải là trăm trẻ
 chỉ, mà nay tôi đã dọn dẹp sẵn sàng, tốn
 hao đã nhiều, vả lại tôi đã cho mời bà con
 họ hàng lễ ra rồi, nếu din lại, thì chẳng
 những là phải tốn hao một lần nữa mà thôi,
 mà lại đến ngày họ hàng tụ đến, mà không
 có việc chi, thì tôi có mặt mũi nào mà rước
 họ, vậy thì chị về thưa lại với chị suôi tôi
 xin chớ ngại chi. » Bà vú nghe nói, bèn
 xin vào thăm Lưu-Bộc; bà Đàm-Thị nói:
 « nó mới uống thuốc còn đang ngủ, xin chớ
 vào, để cho nó nghỉ. » Bà vú bèn đứng dậy
 kiêu về. Bà-Thị cầm lại uống trà, lại nói
 nơi phòng tôi không dọn sạch sẽ, sẵn có
 cái phòng mới dọn, thời thời vào đó uống

trà chơi với tôi. » Khi vào tới nơi bà vú
 ngó thấy buồng the dọn dẹp sẵn sàng tế
 chỉnh làm mới bệt nghỉ, trà lá xông rồi, bà
 vú kiêu về nói lại với bà Tôn-quả-Phụ. Bà
 Tôn-quả-Phụ nghe nói lưỡng lự chưa tin, bèn
 nói với bà mai rằng: « Để cho tôi toan liệu
 rồi mai chi qua tôi sẽ cho hay. » Bà mai về
 rồi, bà Tôn-quả-Phụ mới tính với con trai là
 Tôn-ngọc-Lang rằng: « Nay con phải lấy đồ
 của chị con mặc vào, mà giả làm chị con, rồi
 đưa qua bên, lại phải giấu quần áo của con
 trong rương, đem theo mà dự phòng, như
 Lưu-Bộc mạnh dạn thì con trở về rồi trả
 chị con qua, thoản như Lưu-Bộc có bé nào
 thì con lại mặt đồ con trai vào mà chạy về,
 như vậy thì mới dặng lưỡng toàn kì kể cho. »
 Nguyễn Ngọc-Lang là người rất thảo thuận,
 nghe mẹ nói không dám cãi; lo liệu đã xong,
 qua bữa sáu bà mai đến định ngày giờ rồi
 trở về nói cho Lưu-Ông hay dặng sửa soạn
 mà rước dâu.

Còn bà Tôn-quả-Phụ cũng hiểu Ngọc-Lang
 sửa soạn mặc đồ nữ trang vào thì xem đồng
 in con gái không ai biết dặng, lại may vì
 Tôn-ngọc-Lang khi mới đẻ bà mẹ sợ khó
 nuôi, nên có xô một lỗ tai nên nay đeo dặng
 có một chiếc bông mà thôi, còn tai bên kia
 thì lại lầy miềng thuốc gián mà gián bích đi,
 giả làm tai đau đeo bông không dặng, lo
 liệu xong xui dặng chờ ngày mà đưa dâu.

(Sau sẽ tiếp theo)

Tân-Châu: Nguyễn-chánh-Sắt

LỜI RAO

Có người muốn bán một số ruộng rất tốt
 tại hạt Sóc-trăng, ruộng ấy khẩn dặng 13
 năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm
 hơn vài ngàn giả lúa ruộng, bốn phía đều có
 rạch giữa có khai kinh đã lâu; mỗi kỳ
 đôn dặng 4, 5 muôn lá tàu, phía rạch-cái,
 đất làm rẫy tốt lắm, đã có hơn 30 tá điền
 ở, chủ nào cũng khá, khỏi giùm ăn, có lập
 rồi một miềng vườn sẵn sàng, 5 căn nhà
 vừa cắt sẵn, bán giá nhẹ, ai muốn mua xin
 đến đo Bồn-quán mà thương nghị.

LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn,
 đường l'avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách
 dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có
 bán rượu ngon ngọt bỏ mát dờ, và có cơm
 tây mới ngày hai buổi, đồ xôi dưng sạch
 sẽ ngon bèo, vị vắn đúng mực, như nhà
 hàng của người Langsa; lại có dăm đồ ngon
 khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi
 tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh
 ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1, \$ 40

Giá 15 cachets 15 00

Dùng trọn tháng 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho
 hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món.

Tại khách-lâu có hai cái salons riêng, rộng
 mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viện và
 quý khách muốn Yên ảm, xin tỏ trước dặng
 sửa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3. \$ 00

Còn Tôn-Viện quý-khách muốn đặt, hoặc bánh
 ngon, hoặc tiệc đám cưới, tân gia chỉ, xin đến
 tôi dùng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính
 xin chư vị đối chủ tình mọn với tôi, là người
 tôn-quốc. Đã biết với nhau cũng sự vui, duy
 đến tôi thì cảm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VAN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-kỳ.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO,
 chủ nhật-trình Nông-cỏ-minh-đam, có bán
 trứng trâu dực, trâu cái, và bò làm, bò xe
 Ai có muốn mua những vật ấy để dùng làm
 nông, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua.
 trâu bò tốt mà bán rẻ

Ngày 13 Février 1903.

GIÁ LÚA GẠO

	VINH-LONG	GÒ-CÔNG	BÀI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	2 \$ 90	2 \$ 90	3 \$ 00
Gạo lức nhà máy mỗi tạ 134 cân hay là 60 kilos	3 \$ 91	3 \$ 91	4 \$ 06
703.....	10	3 \$ 85	4 \$ 00
Vaobao sẵn, khối thuế	15	3 \$ 80	3 \$ 95
	20	3 \$ 75	3 \$ 90
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo dán sáng và tốt xấu.		

CỬU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÈ SÔNG BÈN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và
 các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng,
 truyện sử, cùng sách Minh-tám, Tử-thơ
 chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng,
 giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước;
 văn vắn....

Bán các thứ hình treo chơi và tử-sắt.

Nội hạt ai có sửa tử-sắt, máy may, xin
 rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết
 công lao, số phí không nài nhiều ít.

Nhà có may máy, may y phục tây và
 đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may
 tùy thích, tiền công thường ản rẻ hơn
 chỗ khác.

Paul Chừc, chủ Café-Saigonais tại đường
 d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan
 quý khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán
 đủ thứ rượu Langsa ngọt ngon mát bỏ;
 giá bán rẻ hơn chỗ khác; có café, sữa bò,
 chocolat dưng sớm mai và chiều; lại có
 phòng nghỉ ở tầng trên sạch sẽ. — Tôn-
 Viện, Quý vị nào thích vui chơi, xin đến
 chỗ người bạn quốc cùng nhau, mà giúp
 cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH

CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$00
Tướng Sơn-hậu cuốn nhứt.....	0 20
Sơn-hậu cuốn nhì mới có giá cũng.	0 20
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00
Tướng Kim-vân-kieu.....	0 30
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65
Sử ký Nam-việt.....	0 40
Phong-hóa Điều-hành.....	0 50
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10
Minh-Tâm Bữu-giám cuốn thứ nhứt và cuốn thứ hai.....	2 00
Lạng-châu.....	0 30
Bạch-viên.....	0 30
Tông-Tử.....	0 30

Thứ kiểu về sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mại của người	
Bản quốc.....	1 \$00
Cours d'Annamite.....	2 50
Cours gradué.....	2 50
Conversation Annamite Française-Cartonnée.....	0 80
Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỳ.....	1 20
Miscellannée.....	1 40
Tứ-Thơ mới có lại.....	1 60
Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Phủ-kieu.....	0 20
Trần-Sanh Ngọc-Anh.....	0 40
Thoại-Khanh Châu-Tuần.....	0 30
Thơ Nam-kỳ.....	0 10
Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5.....	0 60

Ái muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cũ ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước; cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUI-MÃO

(1903)

NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA		NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM		NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA		NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM	
	LANGSA	ANNAM		LANGSA	ANNAM		LANGSA	ANNAM			
1	DIMANCHE	3	CHỨA NHỰT.	17	Mardi	19	Thứ ba	17	Mardi	19	Thứ ba
2	Lundi	4	Thứ hai	18	Mercredi	20	Thứ tư	18	Mercredi	20	Thứ tư
3	Mardi	5	Thứ ba	19	Jedi	21	Thứ năm	19	Jedi	21	Thứ năm
4	Mercredi	6	Thứ tư	20	Vendredi	22	Thứ sáu	20	Vendredi	22	Thứ sáu
5	Jedi	7	Thứ năm	21	Samedi	23	Thứ bảy	21	Samedi	23	Thứ bảy
6	Vendredi	8	Thứ sáu	22	DIMANCHE	24	CHỨA NHỰT.	22	DIMANCHE	24	CHỨA NHỰT.
7	Samedi	9	Thứ bảy	23	Lundi	25	Thứ hai	23	Lundi	25	Thứ hai
8	DIMANCHE	10	CHỨA NHỰT.	24	Mardi	26	Thứ ba	24	Mardi	26	Thứ ba
9	Lundi	11	Thứ hai	25	Mercredi	27	Thứ tư	25	Mercredi	27	Thứ tư
10	Mardi	12	Thứ ba	26	Jedi	28	Thứ năm	26	Jedi	28	Thứ năm
11	Mercredi	13	Thứ tư	27	Vendredi	29	Thứ sáu	27	Vendredi	29	Thứ sáu
12	Jedi	14	Thứ năm	28	Samedi	30	Thứ bảy	28	Samedi	30	Thứ bảy
13	Vendredi	15	Thứ sáu				Tháng ba ANNAM				Tháng ba ANNAM
14	Samedi	16	Thứ bảy	29	DIMANCHE	1	CHỨA NHỰT.	29	DIMANCHE	1	CHỨA NHỰT.
15	DIMANCHE	17	CHỨA NHỰT.	30	Lundi	2	Thứ hai	30	Lundi	2	Thứ hai
16	Lundi	18	Thứ hai	31	Mardi	3	Thứ ba	31	Mardi	3	Thứ ba

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^o.

Gérant CANAVAGGIO

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bôn quốc
một năm.. 5 \$00
sáu tháng. 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm. 10 \$00
sáu tháng. 5 00

Tại Đông-dương
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ: BỨT LƯƠNG-KHẮC-NINH

TỰ DŨ-THỨC

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1 ^{er} Page le centimètre	\$ 1 50
2 ^e Page le cent.....	\$ 1 00
3 ^e Page le cent.....	\$ 0 80
4 ^e Page le cent.....	\$ 0 60

LỜI RAO

Kính ít hàng rao cùng chữ vị Tôn-bằng và Quý-bưu xin nghĩ tình Bôn-quan mà xét sự làm nhứt-trình Nông-cổ này; không phải tính có lợi mà làm, lập ra đây để luận biện tồn ích, việc hơn thua. Khuyến bạn hữu xét một đếu, công đã tồn chẳng kể làm chi; còn tiền mượn in một tháng số tồn hai trăm nguyên bạc. Vậy trong năm thứ hai đây, đã quá sáu tháng, số gởi ra hơn ba trăm người, còn tiền trả lại thì có sáu chục. Xin anh em nghĩ giùm, bạn vinh sang người phủ qui rắng mau mau gởi

bạc mua nhứt-trình năm thứ hai đến chổ Bôn-quan, đừng mà dùng trả tiền in, nội trong nửa tháng Mars này bạn hữu không nhớ đến; thì Bôn-quan sẽ phải cậy nhà thơ, đến hỏi thì xin các bạn chớ quên.

Rao ít hàng:

Tổ với anh em bạn hữu sang,
Xin nhớ trả tiền mua nhứt-báo,
Đừng quên gởi bạc chủ nhơn tháng,
Đều khách quý, các nhà quan;
Vì chỉ ba lượng sáu,
Mà để đến lời hặng.

LƯƠNG-KHẮC-NINH.

Thương cô luận

(tiếp theo)

Người sanh trước lời rằng thiệt trúng,
Không lo xa ắt phải nhọc gần;
BẠN ĐỒNG BANG RẮNG TÍNH CHO CĂN,
HIỆP NHAU LẠI BÁN TỐ BUỒN LỚN;
KHUYẾN MỘT LỄ LÀM ĂN CHO PHẦN CHÂN,
RẮNG SIÊNG HAM NHƯ KẸ BẮC-KINH;
MỖI LỢI ĐỀU NGƯỜI BỒN XỬ GIAO CHÍNH,
HỒI CHỜ ĐỂ CHO DỊ BANG TRANH ĐOẠT,
CÁCH BUỒN BÁN NGƯỜI MÌNH LỢT LẠT,
NHỎ MỌN LÀM CÒN TỐ LỚN BỎ ĐI;
VÌ VẬY NÊN CẢ XỨ PHẢI BỊ KHÍ,
KHÍ LÀ BỘI CHƯA THÔNG NỀ LỢI;
LỜI ĐÃ NHẮC RẮNG LO TÍNH TỚI,
KHÔNG ẮT MANG KHỔ SỞ NHIỀU BẾ;
HỒI RẮNG XEM CHỖ KHẮP CHỖ DINH QUÊ,
VIỆC LỢI HẠI ĐÂY LÀM GƯƠNG TỚI;
CHẲNG MẤY LÚC CÁCH ĂN XÀI CÒN NÓI,
SỢT-NHIÊN SANG TIỆN PHÍ QUÁ NHIỀU;
NĂM BA NĂM KHÍ TRƯỚC ĐỂ TIÊU,
MỚI MÂY THÁNG XÀI ĐÚNG BỘI TƯ;
XEM LẦY ĐỒ RẮNG MÀ TIÊN DỰ,
NÊN KHÔNG LO THÌ THIẾT KHẢ KHEN;
Ở TRONG TRỜI ĐẤU AI NÀY CỨNG DẦN ĐEN,
NHỚ NHỌC SỨC MỜI ĐỜI ĐI RA TIA ĐỎ;
VIỆC CHƯA THẦY THIẾT RẮNG CHƯA TỎ,
NGHE THẦY RỜI MÀ KHÔNG RỎ LẠ THAY;
TÔI SANG ĐÂY NHƯ KẸ THẦY LAY,
VÌ GẠI MẮT TRÁI TAI NÊN PHẢI NÓI;
NÓI CHO CÙNG,
ĐẦU TIÊNG CHẠ LỜI QUÊ CŨNG ÍT LỜI,
ĐẠ LO CHUNG HÁ PHẢI TÍNH RIÊNG;
KHUYẾN ANH EM LỚN NHỎ LÀM SIÊNG,
RA SỨC NÓC ĐẶNG ĐUA CHEN VỚI THÊ;
CÓ HÌNH VỐC PHẢI NHỚ ƠN ĐI-THÊ,
THÁNH XƯA RẮNG: ĐỪNG KHUY THÊ NHỤC THÂN.
ĐÃ BIẾT RẮNG NHỎ HẾT LÀ DAN,
DÂN TỤY NHỎ CHỜ TÊN CHUNG LỚN;
HÃY HIỆP NHAU LO LẮN CẢI TÊN CHUNG;
ĐẠO LÀM NGƯỜI HIÊU HỮU TIN TRUNG,
XÉT ĐẶNG VẬY HIỆP HÙN MỚI ĐẶNG;

Vì gặp kẻ tình gian lo-lặn,
Bốn phận mình xử sự cho phân minh;
Xin hiểu là Tạo-vật rất linh,
Tội gian giáo phật bán cùng cho đáng;
Xem thương cô những đời Tấn đời Hằng,
Tội cướp vua con lại giết cha;
Cũng bởi lòng gian ắt nên sanh ra,
Rời chuyện lại ngay gian đều thường phạt;
Hiếu-chờ-rở có binh có xác,
Cửa trời sanh đặng luân chuyển máy trời;
Nêu vào vòng để ngó mà chơi,
Xét rõ lại uống công Tạo-vật.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DŨ-THỨC, BÈN-TRÈ.

Truyện Đâu-xảo Hà-nội

(Tiếp theo)

Hội viên Quán-hạt Nam-kỳ,
Đi xem đầu xảo tại nơi Bắc-thành;
Năm Nhâm-dậu mười hai tháng chạp,
Sắm hành trang xuống bến Ri-tim (maritime)
Bang hôm trời lặn yêm liêm,
Chín giờ chuẩn đồ tàu kếm câu quan;
Nhận nhân tay khách quý,
Lao xao bực nhà sang;
Tây Nam đều xuống Hoà-thoàn;
Kéo neo thổi hoét thẳng dăng Cá-trê,
Đêm thanh trăng tỏ vàng rơi nước,
Gió tịnh sao lờn ngọc cản trời;
Lúc tàu chưa đèn ngoài khơi,
Có Hoa-tiêu đèn giắc thờ dăng sóng;
Ba giờ vừa đèn Cap-saint-jacques.
Người đi dẫn lộ kiếp xuống xuống;
Mặc tình biển rộng phao tương,
Mấy xây chơn vịch sóng buồn dạ tôi;
Phòng hạng nhất cơn mê cơn tỉnh,
Khi hải trình lúc dậy lúc nằm;
Gironde máy giục rầm rầm,
Thẳng ra Mang-ri đậu cảm một giây;
Nam gọi là Mang-ri,
Tây sửa tiếng Phan-rang;
Đậu đây dặng chỗ chuyên hàng,
Chờ rời dơi bên thẳng dăng Qui-nhon;

Mười lăm giờ Saigon Mang-ri,
Hai ngày đêm thì dăng Qui-nhon;
Lộ trình huot hải cao son;
Tàu hay lược sóng gió dờn bướm gai,
Qui-nhon là cửa Giã,
Ghé lại chờ khách thương;
Ba giờ đậu nghỉ không-bương,
Thành thời tôi mới bốn phương xem dều;
Vào cửa Giã non xây ba phía,
Chỗ tàu neo xa bên một ngàn;
Lao-xao ghe vãi ghe dăng,
Chiếc ra chỗ đèn chiếc sang chuyên vào;
Mấy balance-kéo lên bỏ xuống,
Một dơi giờ chuyên chở đã xong;
Qui-nhon neo kéo thẳng xông,
Quần-nam trực chỉ tiếng đón Tourane;
Tàu đi hai ngày trọn,
Cửa vào gọi Sơn-chà;
Cuộc trời sắp dặt sang hà,
Non cao biển thâm Sơn-chà hiểm thay;
Vào trong cửa núi xây bao khích,
Đền chỗ neo tàu nhâm đẹp vậy;
Nhà doan pháo thủ đài xây,
Đông khen trí độ người tây tinh nghệ;
Thầy rời cười kể dốt,
Xem rõ giận ai chề;
Ở đời phải rõ dinh-quê,
Siêng lo thì dặng, dăm mê phải hèn;
Đậu đây chờ đèn đỏ đèn,
Kéo neo mở máy nhâm chừng Đổ-son;
Hòn Đổ-son ở kế miệng cửa,
Vào đó thời đi đèn Hải-phông;
Tourane ra cửa thẳng dong,
Mở khơi ra rộng đi vòng thiệt xa,
Vị bất can phải nói ra,
Bốn mươi giờ chằng đèn mà Đổ-son.
Chạy vào ngang tỉnh Quán-yên,
Quanh co ít khúc thầy-liên Hải-phông;
Bội nhận kẻ vưu xem xử lý,
Lao-xao người gặp sắp lên bờ.

(Sau sẽ tiếp theo)

Tam-quốc chỉ tục dịch

(tiếp theo)

Quang-Công ngồi trên ngựa than rằng: « ta chẳng phải là cô ý giết người, cực chẳng đã mà thôi, nếu Tào-Công hay, thì ắt nói ta là người phụ ơn. » Lúc đang đi, bỗng

có một người cỡi ngựa ở phía Bắc chạy đến, cả kêu Văn-Trường dừng lại. Quang-Công gò ngựa, xem ra là Tôn-Cang. Quang-Công nói: « Từ biệt nhau nơi đất Nhữ-nam đến nay tin tức thế nào? Tôn-Cang nói: « từ Trương-Quân đem binh về rồi thì Lưu-Bích, Củng-Đô lại đoạt đất Nhữ-nam lại nên sai tôi qua Hà-bắc kiết hảo với Viên-Thiệu, lại thỉnh Huyền-Đức dặng đóng lo kẻ má phá Tào-Tháo, chẳng ngờ bên Hà-bắc tướng sĩ đều ganh ghét nhau, Điển-Phong thì bị giam trong ngục, còn Tho-Tho thì truất bãi chằng dưng, Quách-Đổ với Thâm-Phổ dặng tranh quyền với nhau, nên tôi với Hoàng-Thúc dăng lo kẻ mà thoát thân, nay Hoàng-Thúc đã qua Nhữ-nam mà hiệp với Lưu-Bích rồi, e Trương-Quân không biết mà đi thẳng qua bên Viên-Thiệu, hoặc bị va hai chằng, nên sai tôi đón dặng mà rước Trương-Quân, nay lại dặng gặp đây, vậy thì Trương-Quân phải mau thẳng qua Nhữ-nam mà sum hiệp với Hoàng-Thúc. » Quang-Công dạy Tôn-Cang lay ra mắt Phu-nhon. — Phu-nhon hỏi thăm động tĩnh thế nào; Tôn-Cang bèn thuật việc Viên-Thiệu đã hai phen muốn chém Hoàng-Thúc nay may mà thoát thân dặng, đã qua Nhữ-nam rồi; Phu-nhon phải qua đó mà sum hiệp với Hoàng-Thúc. — Hai bà Phu-nhon che mặt mà khóc. Quang-Công bèn nghe lời Tôn-Cang, chằng qua Hà-bắc, cứ đi thẳng qua Nhữ-nam.

Lúc đang đi, bỗng thầy sau lưng bụi bay lập dẫu, có một đạo binh đuổi theo, Hạ-hầu-Đôn đèn trước, cả kêu Quang-mô chớ chạy.

Chánh thì:

Sáu tướng ngăn dặng đã bị giết,
Một quân chặn nẻo lại tranh phần.
Muôn biết Quang-Công thoát thân thế nào
vả xem bài sau phân giải.

HỒI THỨ HAI MƯƠI TÁM.

Chém Thới-Dương anh em hệt nghi,
Hội Cổ-thành chứa tôi khởi nghĩa.
Nói về Quang-Công với Tôn-Cang, chỉ Nhữ-nam thẳng tới; chằng ngờ Hạ-hầu-Đôn dẫn

hai trăm binh kỵ đuổi theo; Tôn-Càng phò xe Nhị-lâu đi trước, còn Quang-Công quây ngựa nghiêm đao, hỏi rằng: « người rước theo ta e có mặt đại độ của Thừa-Tướng chăng. » Hạ-hầu-Đôn nói: « đã không văn-bằng của Thừa-Tướng, đọc dâng gột người, lại giết bộ tướng của ta, vô lễ quá lắm, nên ta theo bắt người về cho Thừa-Tướng phân xử. » Nói rồi giục ngựa vừa muốn đánh, bỗng thấy sau lưng có một ngựa chạy bay đến cả kêu: « Hâu-Đôn chớ có đánh với Văn-Trường. Quang-Công gõ cương chẳng đánh, người sứ ấy thò tay vào túi rút tờ Công-văn ra mà nói với Hạ-hầu-Đôn rằng: « Thừa-Tướng kính mệnh Quang-tướng-Quân trung nghĩa, e nơi đọc dâng các ải ngăn trở, nên sai tôi đem công-văn mà truyền rao cho các xứ. » Đôn nói: « Quang-mô nơi đọc dâng giết các tướng giữ ải, Thừa-Tướng hay chưa? » người sứ nói: « chưa » Đôn nói: « vậy thì để ta bắt và về dung cho Thừa-Tướng, mặt tình Thừa-Tướng tha va. » Quang-Công giận nói: « ta há sợ người sao? » giục ngựa hươi đao đến chém Hâu-Đôn; Đôn cũng dựng thương tiếp đánh, hai ngựa khích nhau vừa mười hiệp; lại có một ngựa chạy bay đến cả kêu: « nhị Tướng-Quân, xin ngừng lại đã. » Đôn nghiêm thương hỏi người sứ rằng: « Thừa-Tướng khiến ta bắt Quang-mô phải không? » Sứ nói: « không phải, Thừa-Tướng e các tướng giữ ải ngăn trở Quang-tướng-Quân, nên sai tôi đem tờ công-văn ra mà cho đi. » Đôn hỏi: « Thừa-tướng hay va giết người mà qua ải chưa? » Sứ đáp rằng: « chưa. » Đôn nói: « nếu chưa hay, thì chẳng nên cho đi. » Bèn chỉ huy tướng sĩ vây phủ Quang-Công. Quang-Công cả giận, hươi đao rước đánh. Hai người vừa muốn giao phẩu, lại có một người chạy bay ngựa đến, cả kêu: « Văn-Trường, Nguồn-nhơn, chớ có tranh chiến. » xem ra thì là Trương-Liêu. Hai người bèn gõ ngựa lại. Trương-Liêu đến gần nói rằng: « ta vùng chỉ Thừa-Tướng, nhưn nghe Văn-Trường quá quang giết tướng,

e đọc dâng ngăn trở nữa; nên sai ta truyền rao các xứ quang ải, để cho người đi. » Đôn nói: « Tấn-Kỷ là cháu của Thới-dương, phủ thát cho tôi, nay bị Quang-mô giết, lẽ nào va chịu thôi. » Liêu nói: « ta về phân giải với Thới Tướng-Quân cho; nay Thừa-Tướng đã khoan hồng đại độ, dạy cho Văn-Trường đi, may ông chớ nên bỏ ý của Thừa-Tướng. » Hạ-hầu-Đôn phải dẫn quân mà trở về.

Trương-Liêu hỏi Văn-Trường rằng: nay anh muốn đi đâu? — Quang-Công nói: « tôi nghe anh lời không có ở bên Viên-Thiệu, nay tôi phải đi khắp xứ mà tìm. — Liêu nói: « nếu anh chưa biết chắc Huyền-Đức nơi nào, vậy thì trở về với Thừa-Tướng thế nào? » Quang-Công cười rằng: « có lẽ đâu vậy, Văn-Viên về ra mắt Thừa-Tướng, xin vì ta mà tạ tội. » nói rồi chấp tay từ biệt Trương-Liêu mà đi. Trương-Liêu với Hạ-hầu-Đôn bèn thâu binh trở lại. — Quang-Công rượt theo xe và thuật việc ấy lại với Tôn-Càng; rồi hai người kẻ ngựa mà đi, dặng vài ngày, bỗng trời mưa lớn đổ hành lý đều ước hết, ngó xa xa bên góc núi thấy có một cái nhà, Quang-Công dẫn xe đến đó dục nhờ; trong nhà có một ông già ra rước. Quang-Công tỏ việc mình, ông già nói: « tôi họ Quách tên Thương ở đây thuở nay, có nghe danh ông đã lâu, nay may dặng gặp. » nói rồi bèn làm thịt dê bày rượu mà đãi; lại thỉnh hai bà Phu-nhơn vào nhà trong tam nghỉ, rồi ngồi nơi nhà ngoài mà đãi. Quang-Công với Tôn-Càng; một phía thì học đồ hành lý và lại cho ngựa ăn. Đền chiều thì thấy có một người nhỏ trai giắt vài người đi thẳng vào nhà, Quách-Thương kêu rằng: « Con hãy đến mà lấy Tướng-Quân. » rồi dạy lại nói với Quang-Công rằng: « đây là con trai của tôi. » Quang-Công hỏi đi đâu về; Thương nói: « đi săn bắn mới về. » người trai ấy ra mắt Quang-Công rồi bèn đi vào nhà sau mặt Quách-Thương khóc mà nói rằng: « nhà tôi

Chuyện anh hà tiện

Ngày kia tháng Nghĩa tới thăm cha nó, thấy cha nó đau mới hỏi rằng: cha ơi, làm sao mà đau dữ vậy? hôm kia con có ghé thăm cha, thì cha mạnh mẽ như thường, chưa đầy ba bữa rày, cha lại đau dường ấy!

Cha tháng Nghĩa mới nói cho nó biết rằng: Nghĩa ơi! hôm qua cha thèm ăn vịt quay quá cha mới ra chợ, dạo mấy hàng tiệm cơm, tới chỗ nào cha cũng biểu chệch đĩa vịt cha coi có mập hay không. Cha đi rảo hết mấy tiệm cơm rồi, thì hai tay cha đã đầy những mỡ vịt quay. Cha quây quả trở về, hỏi thàng Sộc nấu cơm cho mau, bưng lên cho cha một đĩa đầy. Cha ngồi lại ăn vài muỗng cơm thì mút một ngón tay, cha ăn dặng nữa đĩa cơm, mút hết năm ngón tay, không biết có chi cha vùn buồn ngủ, cha mới nằm nhắm mắt lại một hồi, con chó Luom ở đầu lên lại liềm hắt năm ngón tay ráo. Giật mình thức dậy, cha nổi xung thiên lên, cha mới rước đánh nó, mà rùi vấp té nên cha mới đau như vậy.

Nghĩa ơi! bữa nay cha thèm ăn mì quá, vậy thì con phải lấy một tiền đi mua một tô cho cha ăn.

Thằng Nghĩa nghe cha nó nói thì thưa rằng: cha khéo thì thôi, thuở nay cha làm đồ mỡ hôi xớt con mắt cực khổ, mới trở nên giàu có, mà cha hà tiện làm chi vậy, lại thuở nay mì không ai bán một tiền. Không may thuở, cha lấy hai tiền mà ăn. Cha nó nghe thì rầy, mà rầy thì rầy, thằng Nghĩa cũng lên mua một tô hai tiền. Rưỡi chệch bán mì thôi thiếu năm đồng, điều hện để bán có tiền điều chiều trở lại sẽ trả.

Thằng Nghĩa đem mì vào cho cha nó ăn. Cha nó mới hỏi: vậy hồi này tao nghe mấy cái cái chi với thàng bán mì vậy? Thằng Nghĩa nói: nó còn thiếu tôi năm đồng điều, hện chiều lại trả.

Cha nó mới ngồi dậy và ăn mì và hỏi thàng Nghĩa rằng: con ơi! như ngày sau cha có nhắm con mắt lại rồi, con tính chôn cất cha làm sao?

ông truyền canh độc, sanh có một đứa con, mà nó chẳng noi nghiệp nhà, duy cứ đi săn bắn chơi bời mà thôi, thiệt là nhà tôi bất hạnh lắm, — Quang-Công nói: « nay là đời loạn, nếu vô nghệ, dặng tình thực, thì cũng nên lập công danh dặng, sao gọi rằng bất hạnh? — Quách-Thương nói: « phải nó mà khùng tập vô nghệ, thì cũng nên là người có chí, chớ nó chuyên có một việc chơi bời luôn luôn không có chỗ nào mà nghỉ, nên tôi mới lo. » — Quang-Công cũng quên thờ chuyện văn đàn canh khuya, Quách-Thương đi nghỉ, Quang-Công với Tôn-Càng bèn ra muốn đi nghỉ, bỗng nghe nơi nhà sau, người la ngựa hí. Quang-Công mau kêu kẻ từng nhơn, đều chẳng thấy ứng tiếng, bèn với Tôn-Càng xách gươm ra xem, thì thấy con Quách-Thương té nằm dưới đất, bèn kêu kẻ từng nhơn thì thấy kẻ từng nhơn đang đánh lộn với người trang khách trong nhà, Quang-Công hỏi vì có nào? kẻ từng nhơn nói: « người này muốn dèm trộm ngựa xích lạc, lại bị ngựa đá té đi, bọn tôi nghe la, chạy ra coi thì người trang khách trong nhà áp đến đánh với bọn tôi. » Quang-Công giận nói: « loài chim chuột sao dám trộm ngựa ta? » vừa muốn đánh, thì Quách-Thương chạy đến thưa rằng: « thứ con bắt trộm nó làm chuyện quấy, tội đáng muôn bạc, ngặt vì vợ tôi thương nó lắm, xin Tướng-Quân lấy lòng nhơn từ mà dung nó một phen. » — Quang-Công nói: « thàng này bắt quả là con bắt trộm, ông vừa mới than với tôi lúc ban chiều, thiệt là biết con duy một mình cha mà thôi; (1) nay tôi vì ông dung nó đó. » nói rồi bèn dạy kẻ từng nhơn đem ngựa lại từ từ, đuổi tan kẻ trang khách, rồi với Tôn-Càng trở về phòng mà nghỉ.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

(1) Tri từ giả mặt nhơn kỳ phụ.

Thăng Nghĩa đáp rằng : công cha cực khổ dăm mưa chắt nắng làm ra tiền bạc để lại cho con, như sau đầu cha có khoản rồi, thì con mua một cái hàng huỳnh dăng, kêu đó nhưt, lại xây kim tinh đắp mả với cho cha.

Cha nó nghe nói thì la rằng : không nên đầu con, con phải nghe lời cha. Khi cha có trăm tuổi rồi, con lấy cái máng cho heo ăn bỏ cha vô rồi mượn vài người đem dập thì dù.

Trời ôi ! cha biểu con thì lấy cái máng cho heo ăn bỏ cha ? Vậy chớ cha không biết cần cha thì dài, còn cái máng thì cụt, làm thế nào bỏ cha vào đó đặng ? Cái thặng thì thời, không mưu tri gì hết, như cần cha có dài, thì lấy cái rựa chặt bớt đi. Mà con phải nhớ, xương cha cứng lắm, con có chặt thì mượn cái rựa của tia thặng Lurom mà chặt, chớ đừng có lấy cái rựa ở nhà mẹ đi uống.

À, con làm gì thì làm, chớ đừng có quên đôi thặng bán, mả năm đồng điều nó còn thieu con hồi sớm mai.

TRẦN-PHỤC-LÊ.

Tài thọ luận

Lại nhà bác tôi có làm thì vừa đủ tiêu bằng đồng sông mà ăn làm sao cho khỏi nghèo. Bởi vậy tôi mới kiếm thê đi làm ăn chỗ khác; may đâu có một người anh em bạn của tôi tên Đặng-phước-Như ở làng Tân-phú là nơi rạch Độc-vàng đi bán cá Saigon về ghé chợ Rạch-cấm vừa gặp tôi nhìn lâu nhận quả, thăm hỏi hàng huyền, mắng vui trò chuyện; giờ lâu tôi lỡ nổi phiêu lưu cơ bán mọi nỗi, nên người bạn thiết nghĩa của tôi mới dắt vé bản sớ đặng toan bề giúp đỡ, khi ấy tôi gởi vợ con tôi ở tại nhà bác năm tôi, một mình đi theo bạn mà thôi. Nói cho phải tình hậu bạn cũng không quên nhau khi lỏng dộc, hết sức nương nhờ; ban đầu

cho mượn tiền xài theo buổi, rồi tới mùa cho mười công ruộng mà làm; làm ruộng là Độc-vàng sập lên tới miệt Hồng-ngự. Bãi chàm thì người ta làm ruộng lúa Tham-Đưng lúa này nguyên ở bên Xiêm mà ông Tham-Đưng đem giồng về nên gọi là lúa Tham-Đưng, làm lúa Tham-Đưng là làm theo đất nước lục như cạnh này mà thôi. Cách làm nó, là khi trời mới sa mưa dông thì dọn đất; cách dọn đất không phải phải chẻ như đất dông hay là đất rầy theo như các nơi; khi trời vừa mưa xuống thì bắt kỳ đờn ông hoặc đờn bà mỗi người một cái chét bé lớn bằng cái quạt mo mượn tương, bẻ tròn đều bên hệt; ra làm cỏ, có kẻ dõ làm một ngày đến một công rưỡi bãi công, bắt kỳ cỏ gi, có chỗ cũng có sậy dặng mà chét ấy dầy cũng phải bay gộc, vì đất là đất mềm hơn các nơi miệt dông.

Khi cỏ ấy làm trông trải rồi, thì lúa giống đem ngâm cho đặng vài ngày; rồi dờn ông cầm cọc trường (như chày tay) đi trước dõn lỏ, thì dờn bà bưng giồng theo sau bỏ xuống lỏ, một lỏ ba bồn hột; « cũng như đất dõng làm ruộng sa một thê » lúc làm như vậy rồi thì để vậy đợi cho tới lúa sỡn sơ mà theo nước; từ đó bà nào con nạy phải coi chừng giữ cỏ làm chừng mà đợi chờ nước nháy, nước ngập tới đầu thì lúa bỏ theo tới đó, cỏ khi nước lớn tới hai thước năm tây thì cây rạ Tham-đưng cũng bỏ theo cho đến khi nước hạ; công tình cây rạ lẫn theo con nước, lớn bao nhiêu cũng phải rặng theo đến dõn, mà nhiều năm nước lớn cả thê quá một hai con nước cũng bỏ cây rạ dưới mặt nước dõn ba lỏ. Đền thê nước mạnh quá sức, thì dõn ấy kể nóng phụ-chai mây, mùa màng thất phá. Khi nước vừa dục thì lúa đổ là gại cho đến khi nước rớt tới đầu, gỏi nữa ông chưng mớ thây lúa chính, lúa chính thì người làm ruộng theo cất, bỏ vào xuống, vào bề mà đem phơi cho khô sẽ đập bõ. Hột lúa Tham-đưng không dặng ngon cơm như lúa nhỏ xứ khác.

(Sau sẽ tiếp theo).

Bảng gian PHAN-CÔNG-VỎ, lão phu

LỜI RAO

Nhà quán tây và cafe mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan qui-khách dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngon ngọt hột mát đủ, và có cơm tây mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dưng sạch sẽ ngon bèo, vị vàn đúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dậm đồ ngon khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1, \$ 40

Giá 15 cachets 15 00

Dùng trọn tháng 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và qui khách muốn Yên ảm, xin tỏ trước dặng sửa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3, \$ 00

Còn Tôn-Viên qui-khách muốn dặt, hoặc bánh ngon, hoặc tiệc dậm cưới, tàn gia chi, xin dền tôi dưng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính xin chư vị dõn chút tình mơn với tôi, là người bõn-độc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy dền tới thì cảm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-kỳ.

Tại Thủ-dực nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhựt-trình Nông-cỏ-mín-dam, có bán những trâu dục, trâu cái, và bò làm, bò xe lỏ. Ai có muốn mua những vật ấy để dưng làm ruộng, kéo lúa thì dền tại nhà ông ấy mà mua. Trâu bò tốt mà bán rẻ

Ngày 13 Février 1903.

GIÁ LÚA GẠO

	VINH-LONG	GÒ-CÔNG	BÁI-XÀU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chớ dền nhà máy.....	2 \$ 90	2 \$ 90	3 \$ 00
Gạo lức nhà máy mỗi tạ 134 cân hay là 60 kilos, 700.....	3 91	3 91	4 06
Vào bao sắn, khối thuế.....	3 85	3 85	4 00
	15	3 80	3 80
	20	3 75	3 75
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo dấn sàng và tốt xấu.		

CỬU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÊ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, lơ tướng, truyện sử, cùng sách Minh-tám, Tứ-tho chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy dõ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, vãn vãn....

Bán các thứ hình treo chơi và tử-sắt.

Nội hạt ai có sửa tử-sắt, máy may, xin rước dền nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiếc công lao, sở phí không nài nhiều ít.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn dặt may tùy thích; tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chức, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan qui khách rõ, chỗ cafe mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt ngon mát bõ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có cafe, sữa bò, chocolat dưng sớm mai và chiều; lại có phòng nghỉ ở tầng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Qui vị nào thích vui chơi, xin dền chỗ người bõn quốc cùng nhau, mà giúp cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH

CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên. cuốn một năm là 50 số. giá....	6 \$00	Thứ kiểu về sự thi hành án lý về việc binh và việc hộ và việc thương-mại của người Bôn-quốc.	1 \$00
Tướng Sơn-hậu cuốn nhưt.....	0 20	Cours d'Annamite	2 50
Sơn-hậu cuốn nhì mới có giá cũng.	0 20	Cours gradué	2 50
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Conversation Annamite Française Cartonée	0 80
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Vocabulaire Annamite français	1 60
Tướng Kim-vân-kieu.....	0 30	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỳ	1 20
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Miscellannée.....	1 40
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Từ-Thơ mới có lại	1 60
Phong-hóa Điều-bành.....	0 50	Nhị-Độ-Mai	0 30
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Phủ-kieu.....	0 20
Minh-Tâm Bưu-giám cuốn thứ nhưt và cuốn thứ hai.....	2 00	Trần-Sanh Ngọc-Anh.....	0 40
Lang-châu.....	0 30	Thoại-Khanh Châu-Tuần.....	0 30
Bạch-viên.....	0 30	Thơ Nam-kỳ	0 10
Tông-Tử.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5	0 60

Ái muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cò ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước, cùng nói họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUI-MÃO

(1903)

NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM
1	DIMANCHE	3	CHỨA NHỰT.	17	Mardi	19	Thứ ba
2	Lundi	4	Thứ hai	18	Mercredi	20	Thứ tư
3	Mardi	5	Thứ ba	19	Jeudi	21	Thứ năm
4	Mercredi	6	Thứ tư	20	Vendredi	22	Thứ sáu
5	Jeudi	7	Thứ năm	21	Samedi	23	Thứ bảy
6	Vendredi	8	Thứ sáu	22	DIMANCHE	24	CHỨA NHỰT.
7	Samedi	9	Thứ bảy	23	Lundi	25	Thứ hai
8	DIMANCHE	10	CHỨA NHỰT.	24	Mardi	26	Thứ ba
9	Lundi	11	Thứ hai	25	Mercredi	27	Thứ tư
10	Mardi	12	Thứ ba	26	Jeudi	28	Thứ năm
11	Mercredi	13	Thứ tư	27	Vendredi	29	Thứ sáu
12	Jeudi	14	Thứ năm	28	Samedi	30	Thứ bảy
13	Vendredi	15	Thứ sáu				Tháng ba Annam
14	Samedi	16	Thứ bảy	29	DIMANCHE	1	CHỨA NHỰT.
15	DIMANCHE	17	CHỨA NHỰT.	30	Lundi	2	Thứ hai
16	Lundi	18	Thứ hai	31	Mardi	3	Thứ ba

NÔNG-CỔ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

ANNONCES

Người Bôn-quốc
mỗi năm.. 5 \$00
sáu tháng. 3 00

CHỦ BỚT LƯƠNG-KHÁC-NINH

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50

Tại Đông-dương

TỰ DŨ-THỨC

2^e Page le cent..... \$ 1 00

Người Langsa
cùng ngoại-quốc
mỗi năm. 10 \$00
sáu tháng. 5 00

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

3^e Page le cent..... \$ 0 80

SAIGON.

4^e Page le cent..... \$ 0 60

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

LỜI RAO

Kính ít hàng rao cùng chư vị Tôn-bằng và Qui-hữu, xin nghĩ tình Bôn-quán, mà xét sự làm nhựt-trình Nông-cổ này; không phải tính có lợi mà làm, lập ra đây để luận biện tồn ích, việc hơn thua. Khuyến-bạn hữu xét một điều, công đã tồn chẳng kể làm chi; còn tiền mướn in một tháng số tồn hai trăm nguyên bạc. Vậy trong năm thứ hai đây, đã quá sáu tháng, số gởi ra hơn ba trăm người, còn tiền trả lại thì có sáu chục, Xin anh em nghĩ giùm, bạn vinh sang người phú qui rắng mau mau gởi

bạc mua nhựt-trình năm thứ hai đến cho Bôn-quán, đừng mà dùng trả tiền in. Nội trong nửa tháng Mars này bạn hữu không nhớ đến, thì Bôn-quán ắt phải cậy nhà thơ, đến hỏi thì xin các bạn chớ phiền.

Rao ít hàng:

Tỏ với anh em bạn hữu sang,
Xin nhớ trả tiền mua nhựt-báo;
Đừng quên gởi bạc chủ nhơn thang,
Đều khách quý, các nhà quan;
Vỉ chi ba lượng sáu,
Mà để đến lời hàng.

LƯƠNG-KHÁC-NINH.

CUN 5 54

Thương cỏ luận

(tiếp theo)

Làm người phải ăn ngay ở thật,
 Xưa dạy rằng thành ý chánh tâm;
 Đặng sanh người cảm đức xanh dầm,
 Xét cho kỹ ít ai trăm tuổi;
 Người nào phải như cây như củi
 Người cũng không đồng răn đồng chim;
 Mà chờ cho non rậm rừng yếm,
 Đặng cho dễ đổi lông thay lá;
 Cuộc trần tục hoặc chơn hoặc dã,
 Người trên đời có từ có sanh;
 Nếu muốn chơn thì hành đạo dương danh,
 Bằng tưởng dã phải ngạo du đệ ngoại;
 Vì ngành mặt trập tai làm sái,
 Biết một mình và nghe thầy cũng một mình;
 Chấn cấu mình phú qui sang vinh,
 Mặt ai chịu nghèo nang khổ sở;
 Ở như vậy xem ra thiệt dở;
 Chẳng khác nào chim núi cá sông;
 Những ý mình nhiều vậy nhiều lòng,
 Cứ một tánh ai lo cho nầy;
 Bạo người hời chớ làm như vậy,
 Làm vậy thì chẳng khác muốn chim;
 Hãy xét xem từ cỏ cặp kim,
 Đòi nào cũng cang thường luân lý;
 Người cho rõ sao rằng phi sao rằng thị,
 Người cho thông sao rằng phải sao rằng chẳng;
 Chớ ngỡ là cuộc thề lẫn xăn,
 Tri tưởng đó núp lờm mà đau lặn;
 Lời trước để dạy làm phương tiện,
 Để phương tiện người là phương tiện cho mình;
 Bởi vậy cho nên,
 Xưa dạy người nam phải hiếu nữ phải trinh,
 Trinh hiếu ấy đặng cho phương tiện;
 Nếu rõ đặng nghĩa câu phương tiện,
 Nghĩa là:
 Phải cho người rồi lại phải ta;
 Xin anh em phải rằng lo xa,
 Lo cho đặng thơn danh với chúng;
 Lo cho đặng khỏi nghèo khỏi úng,
 Lo làm sao cho khỏi dở khỏi hư;
 Làm sao cho kẻ thiều hiệp với người dư,
 Làm sao đặng người hay hùn với kẻ dở;

Đặng như vậy hiệp nghèo giàu hay dở,
 Vừa giúp nhau hùn hiệp, với nhau;
 Lập bán buôn lấy lợi chia nhau,
 Đẻ gương tốt dầu thác mà như sông;
 Nêu cam giữ lửa kho vàng đồng,
 Một mai rồi đồng một đục sử xanh;
 Uống công trình chen mũi quạt nanh,
 Trợn kiếp dễ mòn chỉ bìa sách;
 Vì góp đặng như Thạch-Sùng cổ tích,
 Xem coi!
 Sau phải rới xrong trắng thịt phẩn;
 Sao bằng lo những chuyện nghĩa nhân,
 Vấy bạn tác lập phương giao giết;
 Hiệp nhiều vốn lợi nguyên cũng nang tuyệt,
 Vấy đóng người thì ích hữu bất khuy;
 Khuyên anh em giúp sức khả vi,
 Đặng bản xứ vui lo nẻo lợi.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DỪ-THỨC, BÈN-TRE.

Truyện Đâu-xảo Hà-nội

(Tiếp theo)

Vào Hải-phòng chạy ước hai giờ,
 Vô gần đến chỗ đậu vợ thân ngoài;
 Nước rờng cạn bên khôn nài
 Tuy neo dữa lạch cách vài dặm xa;
 Năm bảy mươi thòan bé,
 Đòi ba trạo tuốt ra;
 Ngồi liến quan-nhón nhà ta,
 Muốn vào con nguyên rước mà đi ngay;
 Dọng người Bắc mới nghe trợ trợ,
 Tại Nam-kỳ lạ cũng luôn tuốt;
 Thấp cao giá cả với chủ xuống,
 Mướn chuyên đó dền tại đường Lagare;
 Lao xao tay thương khách,
 Lộn xộn bạn chào đồ,
 Bọn nấy xúm chỗ đó to,
 Lủ kia mang tráp chủ dờ dờ rương;
 Bơ ngờ kiến lạ con người lạ,
 Lặt dặt khách bương, bạn cũng bương;
 Thòan dữa vào dền mé đường,
 Phải vào xin giấy nhà Douanes mới thượng trình
 Cái phận người hành lý,
 Cứ giữ việc tùy duyên;

May đâu gặp chủ tây quen,
 Mau cho ít chữ ra liền cửa Douanes.
 Cuộc Hải-phòng trông ra rộng lớn,
 Nơi tình thành nhắm cũng xuê xoan;
 Nam thanh nữ tú nhón nhón,
 Lầu đài cao thập kính dằng dọc ngang;
 Tới gare xe hỏa dờ dời bên,
 Đi trở bộ hành phải đợi chiếu;
 Đói lòng ta dền cao lâu,
 No say một tiết thịt rau Hải-phòng;
 Tiệt từ trời đã lập đồng,
 Mưa tro gió bắt lạnh rung cả mình;
 Muốn rõ cuộc đời dầu sợ khổ,
 Rào xe Pousse-pousse dặng xem chơi.
 Dọc ngang gạo ngô một hơi,
 Nghĩ ra mới rõ cuộc trời tự nhiên;
 Biết dưng lữ cứng thành kiên,
 Không thội bỏ xụi nghiêng triển như chôi;

Cuộc như vậy:

Trên thời nông các,
 Dưới có cửa Cam;
 Biền ở tâm tâm,
 Lạch vào ruộc rãng;
 Trông thì ngỡ vẫn,
 Quanh phải ra đài;
 Bên tả Hòn gai,
 Bên hữu Đổ sơn;
 Non giăng bao hai mé,
 Hải-phòng khéo dề lên;
 Mặt trời xẻ chín chín,
 Tỏi kiếp ra xe lửa.

(Sau sẽ tiếp theo)

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Ngày thứ vợ chồng Quách-Thường ra nơi
 trước nhà mà lạy tạ và nói rằng: « loài
 khuyển tử nó phạm oai hùm, nhờ ơn Tướng
 Quân dung thứ. » Quang-Công bảo giặc ra
 đây cho ta lấy lễ chánh mà rãng dạy nó. »
 Quách-Thường nói: « lúc canh tư nó đã giặc
 bọn lủ của nó đi mất, không biết đi đâu. »
 Quang-Công từ biệt Quách-Thường thỉnh
 Nhị-lâu lên xe, rồi với Tôn-Càng kể ngựa

mà phò lộ xe Nhị-lâu nhắm dằng núi
 mà đi; đi chẳng dặng ba mươi dặm, lại
 thầy phiu sau núi ào ra hơn một trăm người,
 có hai người cỡi ngựa đi đầu, người đi
 trước đầu bạch khăn vàng, mình mặc áo
 chiều báo, người đi sau nguyên là con Quách-
 Thường. người bạch khăn vàng nói: « ta là
 bộ tướng của Thiên-công-tướng-quân Trương-
 Giác, người phải để ngựa xích-thỏ lại thì
 ta mới cho đi. » Quang-Công cả cười rằng:
 « loài cuốn lặc, người đã theo Trương-Giác
 mà ăn cướp, người có nghe danh Lưu, Quang,
 Trương, ba anh em không? » người ấy nói:
 « ta chỉ có nghe người mặt đỏ râu dài ấy
 là Quang-vân-Trường, song chưa biết mặt,
 còn người là người chi? » Quang-Công dưng
 đao gò ngựa, mở dầy xỏ râu ra, bảo người
 ấy xem; người ấy buồng cương xuống ngựa,
 năm đầu con Quách-Thường, lạy dưng nơi
 trước ngựa. Quang-Công hỏi tên họ, người
 ấy đáp rằng: « tên họ Bùi tên Nguon-Thiệu,
 từ Trương-Giác thác rới dền nay không có
 chúa, nên nhóm nhau trong rừng mà ăn
 cướp, lúc sớm mai có thặng nầy dền báo
 rằng có một người khách cỡi một con thiên-
 lý-nã dền ngự nơi nhà nó, nên nó rủ tôi
 xuống mà cướp con ngựa ấy, chẳng dề mà
 gặp Tướng-Quân đây. » con Quách-Thường
 thì cứ lạy lục xin dưng mạng. Quang-Công
 nói: ta vì cha người, nên tha người đó. » Con
 Quách-Thường ôm đầu chuột mà đi mất. —
 Quang-Công hỏi Nguon-Thiệu rằng: « người
 chẳng biết mặt ta, sao biết dặng danh ta? »
 Nguon-Thiệu nói: « Cách đây chừng vài mươi
 dặm, có một hủn núi tên Ngọa-ngư-Sang,
 trên núi có một người ở dất Quang-tây, họ
 Châu tên Thương, sức mạnh ngàn cân, gân
 bản râu củ, bình dưng vạm vỡ, nguyên cũng
 bọn Huỳnh-Cân, là bộ hạ tướng của Trương-
 Bửu; Trương-Bửu thác rới, nhóm chúng ở
 trên núi, và mỗi lần nói chuyện với tôi
 thường hay khen danh Tướng-Quân, hém vì
 không ngờ mà tiếm dặng. » Quang-Công nói:

« chôn rừng rú là chẳng phải chỗ người hào kiệt thất túc, từ rày về sau bọn người phải bỏ dều tà mà theo lẽ chánh, chớ nên để cho hư danh. » Nguồn-Thiệu lay tạ.

Lúc đang nói chuyện bỗng thầy xa xa có một lũ người ngựa kéo đến. Nguồn-Thiệu nói: « ấy chắc là Châu-Thương. » Quang-Công bèn dừng ngựa mà đợi, quả thầy một người mặt đen mình dài, cầm thương cỡi ngựa dẫn chúng kéo đến, thầy Quang-Công nữa mừng nữa sợ mà nói rằng: « này là Quang-tướng-Quân. » Bèn lật dật xuống ngựa, cúi lạy nơi bên đường và nói rằng: « tôi là Châu-Thương kính lạy mừng ngài. » Quang-Công nói: « xưa lúc tôi theo bọn Huỳnh-Cân là Trương-Bộ, đã từng biết mặt ông; hém vì lẽ mà theo bọn giặc nên chẳng dặng theo ông, ngày nay may dặng gặp đây, xin Tướng-Quân thấu làm hộ-tốt sớm tôi theo cùm roi xách đèn dầu thắp cũng cam tâm. » Quang-Công thầy ý rất chắc, mới hỏi rằng: « nếu người theo ta, còn bọn thù hạ của người liệu làm sao? » — Châu-Thương nói: « những kẻ muốn theo thì theo, bằng chẳng muốn theo thì để lại cũng dặng. » cả bọn đều nói muốn theo. Quang-Công xuống ngựa hỏi Nhị-tàu. — Cam-phu-Nhơn nói: « Thúc-thúc từ cách Hứa-dô, đi có một mình đến đây đã biết là bao nhiêu gian-nang cũng chưa từng có quân mà dám theo, khi trước Liêu-Hóa muốn dấy, Thúc-thúc đã từ đi, nay sao lại dưng bọn Châu-Thương làm chi dồng lăm vậy, bọn tôi và phạn dờn bà tính chẳng xa Thúc-thúc liệu lạy. » Quang-Công nói: « lời Tàu-tàu nói phải, rồi dạy lại nói với Châu-Thương rằng: « chẳng phải ta hẹp tính ngặt vì Nhị-tàu ta chẳng chịu, vậy thì bọn người trở về nói mà đợi ta kiếm dặng anh ta rồi, thì ta sẽ đến kêu người. » Châu-Thương cúi đầu thưa rằng: « Thương và chẳng là một đứa thô mắng, đã vui thân mà làm ăn cướp, nay gặp Tướng-Quân cũng như thầy mặt trời lại, há đi nở bỏ qua sao, nếu e dồng người

đi theo chẳng tiện, vậy thì Thương khiến chúng nó theo hết Bùi-nguồn-Thiệu, Thương một mình đi bộ mà theo Tướng-Quân, dẫu muốn dặng Thương cũng chẳng ngại. » — Quang-Công lại đem những lời ấy mà thưa với Nhị-tàu. Cam-phu-Nhơn nói: « theo một hai người chẳng hề chi. » Quang-Công bèn khiến Châu-Thương giao hết bọn lâu la cho Bùi-nguồn-Thiệu. Nguồn-Thiệu nói: « tôi cũng muốn theo Quang-tướng-Quân. » Châu-Thương nói: « nếu người đi bây giờ thì lâu la nó tản lạc hết, chi bằng quyền coi đó đó đã, để ta theo Quang-tướng-Quân, khi có chỗ ở an rồi, sẽ đến rước người. » Nguồn-Thiệu buồn bực từ giả trở lại. Châu-Thương theo Quang-Công thẳng qua Nhữ-nam; đi dặng vài ngày, ngộ thầy xa xa có một tòa Sơn-Thành, Quang-Công hỏi người trong xứ, đó là chỗ nào? Người ấy đáp rằng: « đó kêu là Cổ-Thành cách vài tháng trước đây có một vị Tướng-Quân họ Trương tên Phi, dẫn vài mươi binh kỵ đến dưới quan huyện đi, chim lầy Cổ-thành mà ở, chiêu binh mãi mã, chứa cỏ dõn lương, nay đã tự hơn năm ba ngàn người ngựa, bốn phía không ai dám đánh. » Quang-Công mừng rằng: « em ta từ nơi đất Từ-Châu xiêu lạc, đến nay không nghe tin tức ở đâu, ai dè mà lại ở đây. » bèn khiến Tôn-Càng vào thành trước mà thông báo, khiến ra nghinh tiếp Nhị-tàu.

(Nguyên Trương-Phi khi ở trong núi Mông-dịch-sơn dặng vài tháng, như lúc ra ngoài dặng thăm dò tin tức Huyền-Đức, đi ngang qua Cổ-thành, vào hỏi mà mượn lương, Quan-huyện không cho, Phi nổi giận, đuổi Quan-huyện đi, đoạt ăn Quan-huyện chim cừ thành trì, tạm ở mà an thân.) Lúc ấy Tôn-Càng vung mạng Quang-Công, vào thành ra mắt xong, rồi thuật việc Huyền-Đức đã bỏ Viên-Thiệu mà qua Nhữ-nam rồi, nay Văn-Trường ở bên Hứa-dô đưa hai bà Phu-nhơn về đến đây; xin Tướng-Quân ra rước. Trương-Phi nghe nói, chẳng nói lại, cứ mang giáp lên ngựa huơ xà-mâu dẫn một ngàn người tước

ra khỏi thành; Tôn-Càng oản kinh, mà không dám hỏi, phải chạy theo ra thành, Quang-Công thấy Trương-Phi ra đến, mừng rỡ chẳng xiết, trao đao cho Châu-Thương cầm, giục ngựa đến rước, bỗng thầy Trương-Phi trợn con mắt, dững râu hùm, hét vang như sấm, huơ xà-mâu nhắm Quang-Công mà dăm; Quang-Công cả kinh, lật dật né khỏi, rồi nói rằng: « hiền đệ có chi mà quên lúc kết nghĩa nơi vườn đào vậy? » Trương-Phi nạt rằng: « người đã bội nghĩa thì còn mặt mũi nào đến đây mà nhìn ta. » Quang-Công nói: « ta sao mà bội nghĩa? » Phi nói: « người đã phụ Đại-ca mà hàng đầu Tào-Tháo, nó phong hầu ban tước, nay lại đến mà gạt ta, nay ta với người quyết kể sống người thác mà thôi. — Quang-Công nói: « nguyên lại em chưa rõ việc anh, vậy thì có Nhị-tàu tại đây, xin em hỏi lạy. » hai bà Phu-nhơn nghe bèn khoát rèm lên kêu mà nói rằng: « Tam-Thúc có chi mà nóng nảy vậy? » Trương-Phi đáp rằng: « Nhị-tàu ở đó đã, để coi em giết đứa bội nghĩa rồi em sẽ rước Nhị-tàu vào thành. » Cam-phu-Nhơn nói: « nguyên Nhị-thúc chẳng hay anh em ở đâu, nên mới lăm gởi thân nơi Tào-Thị, nay nghe anh của em ở bên Nhữ-nam nên chẳng ngại khó nhọc mà đưa chị đến đây, em chớ có lăm mà giận. » Mễ-phu-Nhơn nói: « Nhị-thúc mà ở bên Hứa-dô, ấy là cực chẳng đã mà thôi. » Phi nói: « Nhị-tàu đã bị va gạt đó, hể tôi ngay thì thả là thác, chớ ai đi chịu nhục, còn dặng trượng phu lẽ đâu đi thờ hai chúa. » Quang-Công nói: « em đừng có nói oan cho anh. » — Tôn-Càng nói: « Văn-Trường đến đây mà liếm Tướng-Quân. » Trương-Phi nạt rằng: « người chớ có nói mỉa, va có lòng tốt bao giờ, va đến đây có ý bắt ta đó. » Quang-Công nói: « nếu anh muốn bắt em, thì phải đem binh mã theo chớ. » Trương-Phi lay tay chỉ mà nói rằng: « vậy chớ binh mã nào đó? » Quang-Công dạy lại, quả thầy bụi bay mặt trời, có một đạo người

ngựa kéo đến, gió phất ngọn cờ thầy rõ là binh của Tào. Trương-Phi cả giận nói: « vậy mà còn dám dõn ta sao? » bèn huơ máu đèn dăm Quang-Công, Quang-Công bảo dừng và nói rằng: « hiền đệ khoan đã, em dè coi anh chém tên tướng ấy cho em rõ lòng anh. » Phi nói: « như người quả thiệt tình, ta dõng ba hồi trống, thì người phải chém cho dặng tên tướng ấy. » Quang-Công chịu; giảy phủ binh Tào kéo đến làm dấu một tướng là Thới-Dương, huơ đao giục ngựa nạt lớn rằng: « người giết cháu ta là Tân-Kỳ người còn trốn ở đây; nay ta vung mạng Thừa-Tướng đến đây bắt người. » Quang-Công chẳng thèm nói lại, cứ huơ đao đến chém. Trương-Phi dõng một hồi trống chưa giết, thì Quang-Công đã chém Thới-Dương rụng đầu nơi dưới đất, quân sĩ vỡ chạy; Quang-Công bắt sống tên quân-cầm cờ mà hỏi nguyên do; tên quân thưa rằng: « Thới-Dương nghe Tướng-Quân, giết cháu va, nên giận lăm muốn qua Hà-bắc mà đánh với Tướng-Quân, Thừa-Tướng chẳng cho, mới sai va qua Nhữ-nam đánh Lưu-Bích, chẳng dè đến đây mà gặp Tướng-Quân. » Quang-Công nghe nói lăm vậy, bèn dạy đến thừa việc ấy cho Trương-Phi nghe; Trương-Phi bèn đem những việc Quang-Công ở Hứa-dô cắt hỏi tên quân. Tên quân thưa lại từ đầu chi đuôi, Trương-Phi mới tin.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

chuyện vua Gia-Long nam chiếm bao

Thuở xưa vua Gia-Long rắp ra mở nước, khi ngài định đến sáng sớm ngày mai, thì cắt quân ra Bắc-kỳ đánh giặc Tây-sơn, đêm hôm ấy, năm chiếm bao thầy mất dấu. Lúc thức dậy lo lắng, lấy làm diêm chẳng lành, liền cho dòi các tướng đến mà bàn mộng. Các tướng đều hầu cả, ngài mới hỏi rằng: « Ta định

sáng mai cật quân, mà lúc này năm chiêm bao thầy mất đầu, là điềm ra thế nào?» Các tướng nghĩ chưa biết ra thế nào, lúc ấy có một người học trò thưa: «Thật là điềm hay.» Ngài lại hỏi rằng: «Như thế mà nhà người lấy làm hay, là lấy nghĩa làm sao?» Người học trò thưa rằng: «Hiện bây giờ ngài đương làm chúa mà chữ chúa ở trên đầu có một nét chấm thì chỉ còn có chữ vương mà thôi. Thế thì hẳn lấy được thiên hạ mà làm vua.» Vua Gia-Lông nghe thầy người học trò bàn thế, mới đổi sáu làm vui, ban thưởng cho người học trò nhiều lắm.

Đền sáng mai mới cật quân ra Bắc-kỳ, vì vua nhà Lê mà khởi nghĩa đánh với Tây-sơn được nhiều trận lắm, rồi làm vua cả nước Nam, NGUYỄN-KHẮC-HƯẾ, kinh lược.

Rút trong Recueil de cent textes Annamites, par A. Chéron.

- Chuyện Lý Phụng

Đời hậu Hán, tại đất Giang-dông, có tên Lý-Bích là con ông Lý-Thạch, người thanh liêm, nhơn đức, văn võ song toàn làm quan tới bậc tham quân.

Nguyên khi ông Lý-Thạch là cha ông Lý Bích còn sanh tiền, thì ở tại Giang-nam, nhà chuyên nghề ruộng rẫy, giàu có muốn họ. Đền sau vợ chồng ông Lý-Thạch qua đời rồi, thời Lý-Bích còn nhỏ, nhơn bị giặc giả nổi dậy, nên Lý-Bích phải bỏ hết sự nghiệp cha mẹ, nay trốn chỗ ấy, mai ẩn chỗ khác, sau giết lạc mới tới ngụ tại đất Giang-dông.

Người tánh khí can đảm, lại thông minh, nên quan sở tại mới cho làm lý-trưởng tại ập Giao-hòa, sau lần lần lên tới chức tham-quân.

Khi ấy nhà giàu có. Vợ chánh mất sớm, mới cưới nàng Huỳnh-Cơ là con ông Huỳnh-lão, cũng là dòng quan. Sau nàng Huỳnh-Cơ sanh động ba trai đặt tên là Lý-Long, Lý-Quy, Lý-Phụng.

Lý-Long, Lý-Quy nối theo nghề nghiệp ông bà, chuyên nghề ruộng nương, lại nhờ cha cha mẹ bù chi, nên chẳng bao lâu lập nên

gia thất, còn Lý-Phụng, khi cưới vợ rồi, thì theo về quê vợ, mà phần cha mẹ vợ cũng nghèo, phần thời vận chưa tới, làm ruộng mùa nào thất mùa này, nên phải nghiêng nghề, sau vợ lại mất, lưu lạc ít năm, rồi lẩn lối mới trôi nổi về tới đất Giang-Jông.

Lý-Phụng giắt con về vào, khóc lạy cha mẹ cùng tỏ sự mình, xin ở giúp việc nhà.

Vợ chồng Lý-Bích thấy con nghèo thì thương, mới dạy ở coi sóc giùm việc ruộng nương, lại giao riêng cho năm sáu phần ruộng làm má nuôi con sau nhờ trời ngõ lại sẽ hay.

Lý-Phụng về ở dặng ít năm, nhơn vì lúa thóc không dặng khá, lại sợ tốn hao của cha mẹ, nên mới tới nói chuyện với Lý-Long xin mượn ít dầy ruộng.

Vợ chồng Lý-Long cho và biểu vẽ cật nhà trong đất mà ở.

Lý-Phụng mới giắt con và dọn đồ về cật nhà ở gần anh cả mình.

Cha con Lý-Phụng ở đó dặng vài năm, mùa, ăn xài và trả tiền trâu ruộng rồi còn dư lại dặng vài trăm gia. Sau vợ chồng Lý-Long thấy nhiều người chịu mượn ruộng dặng tiền, mới kiếm chuyện lấy ruộng lại không cho Lý-Phụng mượn nữa. Lý-Phụng mới bỏ nhà đi cật chỗ khác và mượn ruộng của người anh thứ ba tên là Lý-Quy mà làm.

(Sau sẽ tiếp theo)

TRẦN-KHẮC-KỶ, tự Phục-lê

Lời rao

Có người muốn bán một sở ruộng rất tốt tại hạt Sóc-trăng, ruộng ấy khẩn dặng 13 năm, đã thành thuộc rồi, huê lợi mỗi năm hơn vài ngàn gia lúa ruộng, bên phía đều có rạch giữa có khai kinh đã lâu, mỗi kỳ dôn dặng 4, 5 mùa lúa là lâu, phía rạch-cái, đất làm rẫy tốt lắm, đã có hơn 30 lá điền ở, chủ nào cũng khá, khỏi giùm ăn, có lập rồi một miếng vườn sâu sảng, 5 căn nhà vựa cật sảng, bán giá nhẹ, ai muốn mua xin đến do Bồn-quản mà thương nghị.

LỜI RAO

Nhà quán tây và cafe mới lập tại Chợ-lớn, đường l' Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan qui-khách dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngon ngọt bỏ mát đủ, và có cơm (tỷ mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch sẽ ngon béo, vị vắn dùng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dặng đồ ngon khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1,50

Giá 15 cachets 15 00

Dùng trọn tháng 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và qui khách muốn Yên ảm, xin tỏ trước dặng sửa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3,50

Còn Tôn-Viên qui-khách muốn đặt, hoặc bán ngon, hoặc tiệc đêm cưới, tân gia chi, xin đến tới dùng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tới kính tự chư vị doãi chút tình mọn với tôi, là người bản-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy đến tôi thì cảm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Sói-Nam-kỳ.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, chủ nhật-trình Nông-cỏ-minh-dâm, có bán những trâu dực, trâu cái, và bò làm, bò xe. Ai có muốn mua những vật ấy để dùng làm ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua. Trâu bò tốt mà bán rẻ

Ngày 25 Févier 1903.

GIÁ LÚA GẠO

	VĨNH-LÔNG	CỎ-CÔNG	BẮI-XÀU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	2\$93	2\$ 93	3\$ 95
Gạo lọc nhà máy mỗi tạ (5 Phấn thóc trong 1 trăm)	"	"	"
134 cân hay là 60 kilos	10	"	"
700.....	15	"	"
Vào bao sẵn, khỏi thuê	20	"	"
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo	Tùy theo	Tùy theo
	đến sảng và	đến sảng và	đến sảng và
	lối xau.	lối xau.	lối xau.

CỰU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÈ SÔNG BÈN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tướng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-tho chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, văn vân....

Bán các thứ hình treo chơi và tử-sắt.

Nội hạt ai có sửa tử-sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao. sẽ phí không nài nhiều ít.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chừc, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan qui khách rõ, chỗ cafe mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt ngon mát bỏ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có cafe, sữa bò, chocolat dùng sớm mai và chiều; lại có phòng nghỉ ở tầng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Qui vị nào thích vui chơi, xin đến chỗ người bản quốc cùng nhau, mà giúp cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau nầy:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cỏ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$00	Thứ kiểu về sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mãi của người Bôn-quan.....	1 \$00
Tướng Sơn-hậu cuốn nhứt.....	0 20	Cours d'Annamite.....	2 50
Sơn-hậu cuốn nhì mới có giá cũng.....	0 20	Cours gradué.....	2 50
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Conversation Annamite française Cartonnés.....	0 80
Tướng Kim-thạch-ký-duyên.....	1 00	Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Tướng Kim-vân-kiểu.....	0 30	Vocabulaire Truong-Vinh-Ký.....	1 20
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 85	Miscellannée.....	1 40
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Tứ-Thơ mới có lại.....	1 60
Phong-hóa Điều-bành.....	0 50	Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Phú-kiểu.....	0 20
Minh-Tâm Bữu-giám cuốn thứ nhứt		Trần-Sanh Ngọc-Anh.....	0 40
Và cuốn thứ hai.....	2 00	Thọai-Khanh Châu-Tuần.....	0 30
Lạc-châu.....	0 30	Thơ Nam-ký.....	0 10
Bạch-viên.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5..	0 60
Tống-Tử.....	0 30		

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cò ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước, cũng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUI-MÃO

(1903)

NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM
1	DIMANCHE.....	3	CHUẢ NHỰT.	17	Mardi.....	19	Thứ ba
2	Lundi.....	4	Thứ hai	18	Mercredi.....	20	Thứ tư
3	Mardi.....	5	Thứ ba	19	Jeudi.....	21	Thứ năm
4	Mercredi.....	6	Thứ tư	20	Vendredi.....	22	Thứ sáu
5	Jeudi.....	7	Thứ năm	21	Samedi.....	23	Thứ bảy
6	Vendredi.....	8	Thứ sáu	22	DIMANCHE.....	24	CHUẢ NHỰT.
7	Samedi.....	9	Thứ bảy	23	Lundi.....	25	Thứ hai
8	DIMANCHE.....	10	CHUẢ NHỰT.	24	Mardi.....	26	Thứ ba
9	Lundi.....	11	Thứ hai	25	Mercredi.....	27	Thứ tư
10	Mardi.....	12	Thứ ba	26	Jeudi.....	28	Thứ năm
11	Mercredi.....	13	Thứ tư	27	Vendredi.....	29	Thứ sáu
12	Jeudi.....	14	Thứ năm	28	Samedi.....	30	Thứ bảy
13	Vendredi.....	15	Thứ sáu				Tháng ba Annam
14	Samedi.....	16	Thứ bảy	29	DIMANCHE.....	1	CHUẢ NHỰT.
15	DIMANCHE.....	17	CHUẢ NHỰT.	30	Lundi.....	2	Thứ hai
16	Lundi.....	18	Thứ hai	31	Mardi.....	3	Thứ ba

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^o.

Gérant CANAVAGGIO

NĂM THỨ HAI. — SỐ THỨ 82
NGÀY 28 THÁNG HAI NĂM QUI-MÃO

NGÀY 26 MARS 1903

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN-NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH	CHỦ NHON: CANAVAGGIO	ANNONCES
Người bôn quốc một năm.. 5 \$00	Chủ Bứ LƯƠNG-KHẮC-NINH	1 ^{er} Page le centimètre. \$ 1.50
sáu tháng. 3 00	Tự Dủ-Thước	2 ^e Page le cent..... \$ 1 00
Tại Đông-dương	ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.	3 ^e Page le cent..... \$ 0 80
Người Langsa cùng ngoại-quốc một năm. 10 \$00	SAIGON.	4 ^e Page le cent..... \$ 0 60
sáu tháng. 5 00		
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00		

LỜI RAO

Kính ít hàng rao cùng chư vị Tôn-bằng và Quý-hữu, xin nghĩ tình Bôn-quan, mà xét sự làm nhựt-trình Nông-cỏ nầy; không phải tính có lợi mà làm, lập ra đây để luận biện tồn ích, việc hơn thua. Khuyến bạn hữu xét một đếu, ông đã tồn chẳng kể làm chi; còn tiền mượn in một tháng số tồn hai trăm nguyên bạc. Vậy trong năm thứ hai đây, đã quá sáu tháng, số gửi ra hơn ba trăm người, còn tiền trả lại thì có sáu chục, Xin anh em nghĩ giùm, bạn vinh sang người phú qui rằng mau mau gửi

bạc mua nhựt-trình năm thứ hai đến cho Bôn-quan, dặng mà dùng trả tiền in. nội trong nửa tháng Mars nầy bạc hữu không nhớ đến, thì Bôn-quan ắt phải cay nhà thơ, đến hỏi thì xin các bạn chớ phiền.

Rao ít hàng:

Tổ với anh em bạn hữu sang,
Xin nhớ trả tiền mua nhựt-báo;
Đừng quên gửi bạc chủ non thang,
Đều khách qui, các nhà quan;
Vì chi ba lượng sáu,
Mà lỗi đến lời hàng.

LƯƠNG-KHẮC-NINH

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Luận buôn bán đều lợi chung trong nước,
Người giàu nghèo có thể nhờ nhau;
Lại có người gọi tiếng trớ trêu,
Rằng Bồn-quản luận hoài nhiều chuyện,

Nói như vậy:

« Ai trên thế cũng có tay và có miệng,
« Nên tục rằng « Tay nhọc thì hàm nhai;
« Trong vòng trời có rũi có may,
« Sanh xứ khó phải làm theo sự khó;
« Nơi sáu tỉnh trời đã lựa chỗ,
« Sấm cho người Tiên Phật ở chơi;
« Chê chúng ta luận biện mỗi hơi,
« Cốt Tiên Phật mới cho làm biếng;
« Sanh gặp chỗ ngọt ngon nhiều miếng,
« Sanh nhấm nơi sung sướng mỗi đều;
« Gái xinh trai lịch đập giầu,
« Cơm trắng cá tươi chơi chớ;
« Bồn tiết hoa khai rục rở,
« Hai mùa gió mát thanh thao;
« Giải làm sao dở lại làm sao,
« Tục hay nói khéo làm tôi vụng;
« Khuyên Chủ-bút có siêng thì tụng,
« Tụng sao mà chúng quỉ tây qui;
« Tụng đến khi đạo kiếp nó tu trì,
« Tụng cho dạng ác lằng thành Phật;
« Đặng vậy thiệt công tay trời đất,
« Chẳng đặng thì như lặn biển mà tiếm kiem;
« Hề người ta thì có áo có xiêm,
« Biết ăn mặt phải biết mình khác thú;
« Công Chủ-bút luận bản cũng đủ,
« Người không nghe hãy xét bởi sao;
« Đã biết rằng chỉ lập chẳng từ lao,
« Song đây nhạc giữa rừng thêm nhọc sức;
« Nhon bởi thầy luận hoài nên tức,
« Nhắc ít lời cho Chủ-bút xem chơi. »

Lời đáp:

Mới nghe qua đường điệu cột chơi bởi,
Xét rõ lại thiệt găm thù trắng tỏ;
Tôi xin nhất ít lời tỏ rõ,
Đặng cho người xét lý phân minh;
Hề người mà thầy phải làm thình,
Không muốn nhắc cho người thầy với;
Như người ấy thiệt người tặc thời,

Cam những đều ich kỷ tôn nhưn;
Tôi luận đây vốn muốn làm ơn,
Cũng như kẻ đồn gai đào giếng;
Sanh ra thế tưởng người làm biếng,
Đặng vậy là đạo cốt tiên phong,
Ở trên trần ý muốn thông dong;
Chỉ bằng kẻ đơn cuồng cổ lại,
Người khác thú là rõ đều nên lẽ phải;
Người dể làm cho no cật âm thân,
Người dơi in cờ cuộc phân phần;
Rõ đạo lý phải nhớ công sanh đức;
Từ thượng cổ biết ngàn muôn lục,
Đời thanh suy thương hải tang điền;
Đầu những là phật phật tiên tiên,
Đau mây bợn ma ma quỉ quỉ;
Người có học phải suy cho chí lý,
Ma quỉ cùng tiên phật đầu sanh;
Có phải là tâm thuật tái thành,
Phải tiên phật quây là ma quỉ;
Người đạo đức nghĩa nhưn tâm chí,
Người thương người đặng trọn đạo người;
Đặng vậy thì tiên phật trong cõi người,
Nêu không ắt như ma như quỉ;
Cũng mây mặt tay chơn mà ít trí,
Ham một đếu trộm cướp bạo tàng;
Đặng thế thì làm việc dọc ngang,
Sẵn đeo cứ thâu da nạp thiếu;
Còn ít thế, thì thị triển châu phiêu,
Tự còn quan trộm cướp cửa người;
Luận cho dài nghe cũng nực cười,
Người như vậy là ma là quỉ;
Giữa chợ búa kinh thành xem kỹ,
Ít phật tiên ma quỉ thiệt nhiều;
Luận phân minh e tưởng rằng kiêu,
Bợn hộc uống ham ăn là ma quỉ;
Chớ tiên phật xét coi cho kỹ,
Một ta-bà hai chịu sắc-không;
Làm con người hãy ráng có công,
Công giúp vật ấy là tiên phật;
Tôi có nhớ một lời của phật,
Xin tỏ cùng bạn hữu nghe chơi:
« Nhứt văn tương bắt khứ,
Duy hữu nghiệp tùy thân.

Nghĩa là:

« Một đồng thất chẳng đam theo,
Chín nghề cùng nghiệp cứ đeo nơi mình. »

(Sau sẽ tiếp theo)

Lương-dữ-Thúc, Bèn-tre.

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes
en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-
Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nếp từ Lục-Tỉnh đến Cao-
Mang, và bán mỗi hạt Tham-biến trong
Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao
cho chư vị đặng rõ, rằng hàng này bán rượu
thiệt tốt, dặt rỗng Nếp mà thôi, dùng mà tề tự
sạch sẽ, và uống thì mạnh mẽ; vì dặt bằng
máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bãi-nhì)
đặng bán rượu này, thì phải đến tại hàng nơi
Saigon, số nhà và đường đã tỏ đó mà thương
nghĩ, dặng bằng lãnh bài cho mà bán. (Rượu này
có nhãn lưỡng-long).

Truyện Đẩu-xảo Hà-nội

(Tiếp theo)

Từ thuở bé chưa táng biết lạnh;
nay bốn mươi mới rõ đông hàng;
Thảm thương mây kẻ bán hàng,
rét rung lập cập dầy dầy kiem ăn;
lo bá nạp và ngang và dọc,
giấy thân thông rang ngược rỗng xuôi;
Lão xăn kẻ tới người lui,
bợn saog xe ngựa phờng dui gậy gàu;
Xeousse-pousse đưa đà dền chỗ,
nhà la gare xem thầy rộng thay;
Mái trên lợp những kềm dày,
dưới nền gạch vẽ sán dầy đá xanh;
Bé dài ước quá ba mươi thước,
doan giữa hai tầng-lưỡng thủ hiên;
Cửa công Nhà-nước phân miên,
chia hai nhà giầy rẽ miêng tây nam;
Tây quan xe nhì nhưt,
Nam nhưn bực ba tư;
Chừa ra một khoản dề dư,
chỗ này cân lãnh đở tư bộ hành;
Một đếu tôi vốn không dành,
lợi chung tính đến dẫu lớn của dân;
Nghĩa là bán soát công khiên gánh,
đều giá mua trộm bọn colis;
Bộ hành nếu có vật chi,

kiô ba chục quá thì tiến thêm;
Hàng colis ý thế,
cứ mỗi món năm chiêm;
Kể từ vào dền mé thêm,
lại cân bốn bước tính thêm nữa hào;
Chừng nửa giờ trước khi xe chạy,
lúc cân độ giá cả ó ào;
Tây Nam lớn nhỏ lao xao,
sợ vì trẻ nài chạy nhào tranh nhau;
It đó tôi đặng bề thông thả,
lãnh giầy lên xe thầy rõ ràng;
Đền khi xe hỏa bằng ngàn,
sáu giờ thiếu khắc nhăm dằng rũi dung;
Hải-phòng tôi kẻ gare thứ nhưt,
vật-cách thứ nhì hiệu một thôn;
Thứ ba Du-nghĩa cụ đốn,
thứ tư Phú-thái, có thôn dân nhiều;
Thứ năm là Phan-xá,
thứ sáu dền Lai-khê;
Tiên-trung thứ bảy ai chê,
khen người khéo dặt có bề phở trương;
Hơn một phần đường gare thứ tám,
Hải-dương tỉnh lớn ở bên đường;
Chỗ này dậu nghĩ ít bương,
gần gare có bán nước đường, rượu bière,
Lúc dền đây tám giờ ba khắc,
người bộ hành lòng dối xóp ve;
Xuồng xe nhăm tiệm chạy te,
bánh mì saucisse mua về chỗ xơi;
Nhì nhưt xe tây mua rượu bọt,
ba tư người Bắc dề mới phơi;
Cuộc đời lắm chuyện vui chơi,
nhớ y nói rõ có lời mịch nhau;
Cao-xá dền nơi gare thứ chín,
Anh-diêm chỗ dậu trọn là mười;
Trong xe ai này vui chơi,
Trai xem gái lạ trẻ cười giả rung;
Cầm-giang gare mười một,
Xuân-dào dặng mười hai;
Mười ba Lạc-dạo chẳng sai,
chỗ này dề từ Nhan-Hối hiên xưa;
Đình-du là mười bốn,
Phú-thị thiệt mười lăm;
Đền gare mười sáu Gia-lâm;
Hà-nội mười bảy kinh thành tại đây;
Gần gare xe phải qua cầu sắt,

hai bốn nhiếp chống những đá xanh;
Xe đi hình rắn bò quanh,
nửa giờ ước trọn trαιν khỏi cầu;
Bực sông vòn thiết không sáu,
để an phượng phồ bắt cầu trên cõi;
Việc làm phương tiện cho hành lộ,
phi làm công tiến của quốc dân;
Mười giờ ba khắc ít phân,
dền gare Hà-nội rần rần người ta.

(Sau sẽ tiếp theo)

Tam-quốc chí tực dịch

(tiếp theo)

Lúc đang nói chuyện, bỗng có quân trong thành ra báo nói phía ngoài cửa Nam-môn có hơn vài mươi quân kỵ chạy dền rất mau, chẳng biết là ai; Trương-Phi hồ nghi, bèn trở qua Nam-môn xem coi, quả thấy vài mươi kỵ cầm cung đai tên chạy dền, tới gần thấy Trương-Phi bèn xuống ngựa; xem ra là Mã-Thuốc với Mã-Phượng. Phi cũng xuống ngựa ra mắt. Trước nói: « từ nơi đất Từ-châu tản lạc, hai anh em tôi lánh nạn về làng, sai người xa gần thăm dò, nghe nói Vân-Trường đã đầu Tào-Tháo rồi, còn Chúa-công thì ở bên Hà-bắc, lại nghe Giàng-Ung cũng qua Hà-bắc rồi, song chẳng biết Trương-Quân ở đây, hôm qua đi dọc, dằng gặp một bọn khách đi dằng nói có một vị Trương-Quân họ Trương hình gạn làm vậy, nay chim cú Cỗ-thành, anh em tôi định chắc là Trương-Quân, nên dền tiếm thăm, may dặng gặp nhau. » Phi nói: « Nhị-ca tôi với Tôn-Càng vừa mới đưa Nhị-tàu tới dền, nay tôi đã hay tin tức Đại-ca tôi rồi. » hai người cả mừng, dều dền ra mắt Quang-Công và Nhị-tàu. Phi bèn thỉnh Nhị-tàu vào thành; vào dền nha ngồi xong rồi Nhị-tàu bèn thuật đầu đuôi gốc ngọn việc Quang-Công lại; Trương-Phi nghe nói khóc rống lên rồi lạy Vân-Trường, hai anh em Mã-Thuốc cũng thăm thương; Trương-Phi cũng thuật việc mình, rồi dạy bày tiệc ăn mừng.

Ngày thứ Trương-Phi cũng muốn theo Quang-Công qua Nhữ-nam dặng tiếm Huyền-Đức Quang-Công nói: « em phải bảo họ Nhữ-tàu ở ở chờ nơi thành này, để anh với Tôn-Càng qua đó thăm dò tin tức Đại-ca. » Trương-Phi chịu, Quang-Công với Tôn-Càng dền vài binh kỵ thẳng qua Nhữ-nam; Lư-Bích, Củng-Đô ra rước, Quang-Công bèn hỏi: « Hoàng-Thúc ở đâu? » Lư-Bích nói: « Hoàng-Thúc dền đây ở dặng vài ngày, như thầy binh lại trở về Hà-bắc mà thương-nghị với Viên-Thiệu rồi. » Quang-Công buồn bực chẳng vui, Tôn-Càng nói: « lo buồn làm chi, chịu khó nhọc một phen nữa, trở qua Hà-bắc cho Hoàng-Thúc hay, rồi dồng nhau trở về Cỗ-thành thì xong. » Quang-Công nghe lời, từ biệt Lư-Bích, Củng-Đô, về dền Cỗ-thành nói lại với Trương-Phi; Phi muốn đi theo qua Hà-bắc. Quang-Công nói: dặng một thành này là chôn bôn ta an thân, chẳng nên bỏ trống, anh với Tôn-Càng dồng qua bên Viên-Thiệu tiếm dặng Đại-ca rồi về đây sum hiệp với nhau, em rằng giữ thành này. » Phi nói: « anh chém Nhan-Lương, Văn-Xù của va, đi làm sao dặng? » Quang-Công nói: « chẳng hề chi, anh qua dền đó tùy cơ ứng biếng. » bèn kêu Châu-Thương hỏi rằng: « trên núi Ngọa-ngư-Sang và bên Búi-nguồn-Thiệu, hết thấy dặng bao nhiêu người ngựa? » Thương nói: « ước chừng bôn năm trăm. » Quang-Công nói: « nay ta đi tiếm anh ta, người phải qua Ngọa-ngư-Sang mà rừ bọn binh ấy rồi cứ dặng lớn mà đón rước ta. » Châu-Thương lãnh mạng đi liền, Quang-Công, Tôn-Càng với vài mươi binh kỵ thẳng qua Hà-bắc, gần dền bờ cõi; Tôn-Càng nói: « Trương-Quân chớ nên khinh mà vào, chỉ ở đây nghỉ ngơi mà đợi tôi vào ra mắt Hoàng-Thúc rồi sẽ tính. » Quang-Công nghe theo, cho Tôn-Càng đi rồi, ngó xa xa trong xóm có nhà, bèn với kẻ lũng nhưn vào đó nghỉ ngơi. Trong nhà có một ông già chống gậy bước ra làm lễ với Quang-Công; Quang-Công thưa thiệt việc

mình. Ông già nói: « tôi cũng là họ Quang Định, nghe danh ông đã lâu, nay may gặp gặp. » Bèn dạy hai người con ra mắt Quang-Công; lại dãi dặng Quang-Công cùng kẻ tùy nhưn rồi để ở trong nhà. Nói về Tôn-Càng một mình một ngựa vào đất Kỳ-châu ra mắt Huyền-Đức, rồi thuật báo việc. Huyền-Đức nói: « Giàng-Ung cũng ở đây, phải lên mời va dền mà lo chung với nhau. » giầy phước Giàng-Ung dền ra mắt Tôn-Càng xong, rồi dồng ngồi lo kê mà thoát thân; Ung nói: « Chúa-công mai phải ra mắt Viên-Thiệu, chỉ nói rằng qua Kinh-châu rừ Lư-Biểu dồng tâm hiệp lực dặng đánh Tào-Tháo; rồi nhưn diệp ấy mà đi luôn. » Huyền-Đức nói: « kê ấy rất hay, song chẳng biết bọn người có theo ta dặng chẳng? » Ung nói: « tôi cũng có kê mà thoát thân. » Trương nghị xong rồi, ngày thứ Huyền-Đức vào ra mắt Viên-Thiệu rằng: Lư-kiến-Thăng thân thù đất Kinh-châu chín quận, binh rống rống dều, nên hiệp với va, dồng đánh Tào-Tháo. » Thiệu nói: « tôi thường sai sứ qua tìm hiệp với va, ngặt va không chịu. » Huyền-Đức nói: « người ấy dồng tông với tôi, tôi qua rừ va, ắt không khó từ. » Thiệu nói: « như dặng Lư-Biểu thì là hơn Lư-Bích. » Thiệu nói: « tôi mới nghe Vân-Trường đã từ Tào-Tháo rồi, ý muốn qua đây, tôi sẽ giết va dặng báo cứu cho Nhan-Lương, Văn-Xù. » Huyền-Đức nói: « khi trước Minh-công muốn giết nó, nên tôi mới với qua, nay sao lại muốn giết đi? Vả lại Nhan-Lương, Văn-Xù cũng tử như hai con nai, còn Vân-Trường là cọp, mắt hai con nai mà dặng một con, thì có hại chi sao. » Thiệu cười rằng: « tôi rất thương va, ấy là lời ời nói chơi, ông phải sai người với va báo qua cho mau. » Huyền-Đức nói: « vậy thì phải sai Tôn-Càng đi với va mới dặng. » Thiệu cả mừng, theo lời. — Huyền-Đức vừa bước ra, người tùy nhưn thưa rằng: « Huyền-Đức đi phen

này, ắt chẳng trở về, tôi xin đi theo va, một là: dồng nói với Lư-Biểu, hai là: gìn giữ Huyền-Đức. » Thiệu nghe dặng, bèn cho Giàng-Ung đi với Huyền-Đức. Quách-Đô sang Viên-Thiệu rằng: « Lư-Bị trước đã đi dụ Lư-Bích việc cũng chưa xong, nay lại kiên đi với Giàng-Ung qua Kinh-châu, thì ắt chẳng trở về. » Thiệu nói: « người chớ có đa nghi, Giàng-Ung đã biết rõ. » Quách-Đô than thở trở ra. Nói về Huyền-Đức sai Tôn-Càng đi trước dặng nói cho Quang-Công hay, rồi với Giàng-Ung từ biệt Viên-Thiệu ra khỏi thành, đi dền bờ cõi, Tôn-Càng ra rước vào nhà Quang-Định; Quang-Công ra tiếp lạy nơi trước cửa, anh em cầm tay nhau than khóc chẳng cùng. Quang-Định cũng giặc hai con ra lạy nơi trước nhà; Huyền-Đức hỏi tên họ, Quang-Công nói: « người này một họ với em, có hai con trai, con lớn tên Quang-Ninh, học văn, con thứ tên Quang-Binh, học võ. » Quang-Định nói: « nay ý tôi muốn cho dứa con thứ tôi theo Quang-tướng-Quân, chẳng hay Trương-Quân có bằng lòng nạp dặng chẳng? » Huyền-Đức nói: « tuổi chừng bao lớn? » Định nói: « chừng mười tám tuổi. » Huyền-Đức nói: « ông đã có lòng tốt, em tôi cũng chưa có con, nay nhận nó làm con dặng chẳng? » Quang-Định cả mừng, bèn khiến Quang-Binh lạy Quang-Công là cha, kêu Huyền-Đức là bác. — Huyền-Đức sợ e Viên-Thiệu theo bèn mau sửa soạn lên dặng, Quang-Binh cũng sắm sửa theo Quang-Công; Quang-Định đưa khỏi một dặng dằng mới trở lại; Quang-Công khiến đi thẳng qua Ngọa-ngư-Sang. (Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Biên phi thương

Bôn-quân có tiếp dặng thơ của một Quý-hữu ở tại Hà-nội; rằng trong đêm 12 février 1903, ba giờ khuya có Địa-chân, (đặt rúng) trước hết nghe tiếng gió ù ù dặng năm ngũ trong giường giặc mình thức giắt thì giường

lắc chuyển như nằm trong ghe, bị người bước qua bước lại mà lắc; như vậy chừng hai ba phút đồng hồ, đèn sáng ra các nơi đều đánh dây thép đèn cũng nói y như vậy. Ông Qui-hữu của Bồn-quán, nói rằng từ ra ở Hà-nội đã hai lần động dật như vậy.

Đều biên phi thường vậy không thầy thì ít tin, chớ xưa cũng có dấu kỳ biên như vậy.

Tôi có thầy trong sách để Địa-chân: Ngày 17 tháng sáu năm Khương-Hi thứ 7, thoát nghe như tiếng sấm từ bên Đông-nam qua Tây-bắc, người đều sợ hãi, liền thầy ghé bàn tờ chén ngã lẩn, nhà cửa rúng rắc người người đều ngó nhau mặt vía, một giây mới rõ là đất động, liền chạy ra khỏi nhà, thì lấu dài nhà cửa ngã xuống đứng dậy, tiếng vách ngã hề nháo âm âm; giã trệ bé lớn la kêu vang đấy; còn người ta xây xắm chông mặt đứng không động ngời nường mặt đất, xây trở như sóng đối thoàn, nơi sóng rạch nước đứng cao hơn trượng, gà kêu muốn sửa vang thành; ước chừng một giờ mới êm, đất dằng chặt ngổ đờn ông đờn bà con trai con gái hẳn xắn trò chuyện, trong đó có nhiều người quên mặt áo quần, mà cũng không ngờ là mình ở lỗ.

Sau nghe lại có một chỗ bị lúc ấy sụp dật hơn một mẫu sáu lợi không thấu, nhà lấu sái hương, phía Nam trở qua Bắc, núi cũng sụp có hang.

Xem coi xưa cũng có như vậy phi thường.

Chủ Bút.

Liều trang ma y điển ca

(tiếp theo)

Người nào bộ miệng gàu dai, hỗn hào mà lại lầy trai không lấm; Người nào da trắng ngăm ngăm, ăn nói chảnh chọe ám thắm lầy trai; Gái mà da trắng tóc dài, tại ngay cao lớn nào ai dám bì; Gái mà tánh hạnh ngu si, bàn tay ngón vắn móng thì khuyết phao; Lai quán sau thấp trước cao, vú thì không quôm dạy sao hư hoại;

Làm trai coi vợ đừng sai, biết dạng mây nét hóm mai vườn tròn, Con nào chúm chúm vú son; đích di vật nhọn hời còn lòng riêng, Mây dứa có ý có tình, di hình ngỗng vịt trong mình những gán;

Cou nào tóc trắng vân vân, khao khao tiếng nói không cần chống con; Gái nên môi đỏ như son, vóc dài mà lại mặt tròn giàu sang; Đứa nào vừa nói vừa than, ấy là mị nộng sang dằng lão không,

Tiếng nói ròn rần như đồng, ranh con là một sát chông là hai; Những đứa ăn cắp hoài hoài, môi miệng trẻ nhúng nói sai nhiều lời; Ăn rồi đạo xóm đi chơi, ngồi lẽ dơi mách tới bày chôi dơi,

Việc nhà thì đã không rỏi, nữ công nữ hạnh ời thời biết gì; Con mắt hét chẹt thì phì, kể rằng chơn tóc kiêu đi học ngoài;

Cou nào rộng miệng cằm dài, bánh hăng ngày một không sai bữa nào. Kể sao cho xiết hư hao, nữ sanh ngoại tộc hơi nào kể dai;

Để coi mây dứa con trai, dạng mà phụng tự lấu dài tổ tiên; Chơn mây hăng nó mọc liền, ắt là lý tử lý tiên không rỏi;

Da mặt lóng tợ như dơi (đầu) trai gái cờ bạc ời thời xong gì. Tuy người da đen môi chì, ngũ quan lục phủ tốt thì hiển vang;

Mạng cung chồn ấy khô khang, tai trong tật bệnh theo đảng thị phi; Chơn cao chơn thấp một khi, mắng đời nghèo khổ vậy thì thiết tha!

Đái ra pháy pháy sương sa, lớn lên ở phủ ở tòa không sai; Đái ra một giọt chảy ngay, bán cùng lao khổ tháng ngày tân toan.

Bộ đi chơn hước khoan khoan, cửa nhà giàu có tiền ngàn lúa muôn.

(Sau sẽ tiếp theo)

Giao hòa thôn TRẦN-ĐẠT-CH:

LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan qui-khách dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngon ngọt bỏ mát đủ, và có cơm tây mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch sẽ ngon bèo, vị vắn đúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dăm đồ ngon khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

Giá một bữa ăn 1,50

Giá 15 cachets 15 00

Dùng trọn tháng 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và qui khách muốn Yên ảm, xin tỏ trước dặng sửa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3,50

Còn Tôn-Viên qui-khách muốn dặt, hoặc bánh ngon, hoặc tiệc đám cưới, tân gia chi, xin đến tôi dùng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính xin chư vị đoái chút tình mọn với tôi, là người bòn-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy đến tôi thì cảm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VÂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-kỳ.

Tại Thủ-dữc nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhật-trình Nông-cỏ-mĩn-đam, có bán những trâu dực, trâu cái, và bò làm, bò xe tốt. Ai có muốn mua những vật ấy để dùng làm ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua. Trâu bò tốt mà bán rẻ

Ngày 25 Février 1903.

GIÁ LÚA GẠO

	VĨNH-LONG	SỒ-CÔNG	BẮC-XÁU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay tạ 68 kilos, chở đến nhà máy.....	2\$ 93	2\$ 93	3\$ 95
Gạo lức nhà máy mỗi tạ (5 Phần thóc trong 1 trăm)	10	"	"
134 cân hay là 60 kilos	10	"	"
700.....	15	"	"
Vào bao sẵn, khối thuế	20	"	"
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo đản sàng và tốt xấu.		

CƯU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÊ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tuồng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-tho chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cẳng viết, ngòi viết, mực, thước, vân vân...

Bán các thứ hình treo chơi và tử-sắt.

Nội hạt ai có sửa tử-sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiều ít.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn dặt may tùy thích, tiền công thường ảm rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chức, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên quan qui khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt ngon mát bỏ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có café, sữa bò, chocolat dùng sớm mai và chiều; lại có phòng nghỉ ở tầng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đến chỗ người bòn quốc cùng nhau, mà giúp cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau nầy:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá..... 6 \$00	Thực kiểu về sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mại của người Bản quốc..... 1 \$00
Tướng Sơn-hậu cuốn nhứt..... 0 20	Cours d'Annamite..... 2 50
Sơn-hậu cuốn nhì mới có giá-cũng..... 0 20	Cours gradué..... 2 50
Thơ Lục-vân-Tiên..... 0 60	Conversation Annamite Française Cartonnée..... 0 80
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên..... 1 00	Vocabulaire Annamite français... 1 60
Tướng Kim-vân-kiểu..... 0 30	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỳ... 1 20
Tục-ngữ Cổ-ngữ..... 0 65	Miscellannée..... 1 40
Sử ký Nam-việt..... 0 40	Tứ-Thơ mới có lại..... 1 60
Phong-hóa Điều-bành..... 0 50	Nhị-Độ-Mai..... 0 30
Chánh tà và Lục-súc..... 0 10	Phủ-kiểu..... 0 20
Minh-Tâm Bữu-giám cuốn thứ nhứt và cuốn thứ hai..... 2 00	Trần-Sanh Ngọc-Anh..... 0 40
Lang-châu..... 0 30	Thoại-Khanh Châu-Tuần..... 0 30
Bạch-viên..... 0 30	Thơ Nam-kỳ..... 0 10
Tông-Tử..... 0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60

Ái muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cở ở xa hạt mà muốn mua thứ sách oàn thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUI-MÃO (1903)

NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM
1	DIMANCHE.....	3	CHỨA NHỰT.	17	Mardi.....	19	Thứ ba
2	Lundi.....	4	Thứ hai	18	Mercredi.....	20	Thứ tư
3	Mardi.....	5	Thứ ba	19	Jendredi.....	21	Thứ năm
4	Mercredi.....	6	Thứ tư	20	Vendredi.....	22	Thứ sáu
5	Jeudi.....	7	Thứ năm	21	Samedi.....	23	Thứ bảy
6	Vendredi.....	8	Thứ sáu	22	DIMANCHE.....	24	CHỨA NHỰT.
7	Samedi.....	9	Thứ bảy	23	Lundi.....	25	Thứ hai
8	DIMANCHE.....	10	CHỨA NHỰT.	24	Mardi.....	26	Thứ ba
9	Lundi.....	11	Thứ hai	25	Mercredi.....	27	Thứ tư
10	Mardi.....	12	Thứ ba	26	Jendredi.....	28	Thứ năm
11	Mercredi.....	13	Thứ tư	27	Vendredi.....	29	Thứ sáu
12	Jeudi.....	14	Thứ năm	28	Samedi.....	30	Thứ bảy
13	Vendredi.....	15	Thứ sáu	29		31	Thứ ba
14	Samedi.....	16	Thứ bảy				
15	DIMANCHE.....	17	CHỨA NHỰT.				
16	Lundi.....	18	Thứ hai				

Saigon — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^o.

Gérant CANAVAGGIO

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm... 5 \$00
sáu tháng... 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm... 10 \$00
sáu tháng... 5 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH

TỰ DỪ-THỐC

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

LỜI RAO

Kính ít hàng rao cùng chư vị Tôn-
hàng và Qui-hữu, xin nghĩ tình Bồn-
quán, mà xét sự làm nhựt-trình Nông-
cỏ nầy; không phải tính có lợi mà làm,
áp ra đây để luận biện tồn ích, việc
tồn thua. Khuyến bạn hữu xét một đếu,
ông đã tồn chẳng kể làm chi; còn tiền
tròn in một tháng số tồn hai trăm
nguyên bạc. Vậy trong năm thứ hai đây,
quá sáu tháng, số gởi ra hơn ba
tám người, còn liền trả lại thì có sáu
mười, Xin anh em nghĩ giùm, bạn vinh
người phủ quý ráng mau mau gởi

bạc mua nhựt-trình năm thứ hai đến cho
Bồn-quán, đừng mà dùng trả tiền in.
nội trong nửa tháng Mars nầy bạn hữu
không nhớ đến, thì Bồn-quán ắt phải
cậy nhà thơ, đến hỏi thì xin các bạn
chớ phiền.

Rao ở hàng:

Tổ với anh em bạn hữu sang,
Xin nhớ trả tiền mua nhựt-báo;
Đừng quên gởi bạc chủ nhơn thang,
Đều khách quý, các nhà quan;
Vì chi ba lượng sáu,
Mà để đến lời hàng.

LƯƠNG-KHẮC-NINH.

CUN 53.

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Người sáu tính phải buồn phải bán,
 Nếu không thì ắt khổ ắt hèn;
 Gọi là tiên tôi thiệt khá khen,
 Tiên sao lại ăn chiều lo sớm;
 Tiên sao chẳng thấy giờ mà sớm,
 Tiên sao không thấy hổ mà chừa;
 Tiên làm sao đều thất đức hay ra,
 Tiên đâu lẽ cách nghĩa non không thích;
 Vì không nhớ tôi xin nhất tích,
 Đều giờ hèn và thất đức nghe chơi.

Giờ như vậy:

Giờ chẳng phải nhót tanh bởi thú,
 Giờ cũng không lẳng đánh rùi bu;
 Giờ nghĩa là trộm cướp phải bị tù,
 Giờ vì bởi gian tham nên mất án;
 Giờ những đũa ham đâm mất quân,
 Dùng con dáo em chị như bán non;
 Giờ làm thặng quên nghĩa quên ơn,
 Công đấng giục nó xem như hành lộ;
 Biết rõ vậy sao còn làm bộ,
 Cũng chơi bởi ăn uống đóng bàn;
 Lại dãi như khách quý bạn sang,
 Vì thấy nó có tiền có tước.

Hèn như vậy:

Hèn là chẳng lựa dều mà ở,
 Cách thấp cao rộng hẹp cho thông;
 Đều bán buôn hùn hiệp không xong,
 Ham ở muốn làm công cho dễ;
 Lầm những bợn danh gia tử tế,
 Lại xu bối với già dịch ngày xưa;
 Miễn là cho ăn uống thì ưa,
 Không nhớ đến việc hèn việc khổ;
 Nếu thiếu bữa ép mình chịu khổ,
 Chẳng sợ do mọi rợ mang ri;
 Khuất thân làm nó bực tùy nhi,
 Cấu no dạ chớ lo chi hèn mọn;
 Xét cũng có một ít người lựa chọn,
 Những phần nhiều hiểu thiệt đau lòng;
 Vì vậy nên luận chẳng tiết công,
 Dầu thương ghét chê khen tùy ý;
 Người một nước muốn cho nhau hữu chí,
 Việc ở đời có phải có chăng;

Đều phải làm buồn bán cho siêng năng,
 Đừng biếng nhác để phải sao hay vậy,
 Nếu kẻ một uống ăn là bậy;
 Thì không tưởng liêm sĩ với đời;
 Gọi là tiên vốn tiếng nói chơi,
 Song chánh luận tôi xin chớ diều.

Còn thất đức như vậy:

*Đều buồn bán hiệp hùn không muốn,
 Cứ dờ thừa rằng chúng không tin;
 Ưa những dều làm việc bất minh,
 Tính việc hiểm trước cho vay sau lấy dặt;
 Sanh xứ dều tưởng rằng Tiên, Phật,
 Làm tính đều ích kỹ hại non;
 Ngoài miệng thì kể việc công ơn,
 Trong lòng tính thâu đa nạp thiếu;
 Tính gian hiểm tưởng người không hiểu,
 Thầy lương điển diệm sắt thì ham,
 Đàng giàu sang cậy thế dễ tham,
 Hoặc lấy của hoặc tư thông vợ chúng;
 Còn nghèo khó thì làm việc túng,
 Bợ dờ người dùng con vợ làm nều;
 Miếng là cho làm đặng nên dều,
 Trông giúp của giúp quyền cũng được;
 Chữ hiểu hữu càng thương là trước,
 Không kể chỉ lại câu việc sang vinh;
 Xem mà coi biết có mặt mình,
 Xét cho rõ phải là thất đức chăng?

(Sau sẽ tiếp theo)

Lương-dử-Thảo, Bền-tre.

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue MacMahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nếp từ Lục-Tĩnh đến Cao-Mang, và bán mỗi hạt Tham-biến trong Lục-Tĩnh, ở tại đường MacMahon, số 38, rao cho chú vị dặng rõ, rằng hàng này bán rượu thiệt tốt, dặt rỗng Nếp mà thôi, dùng mà tế tự sạch sẽ, và uống thì mạnh mẽ; vì dặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bãi-nh) dặng bán rượu này, thì phải đến tại hàng nơi Saigon, số nhà và đường đã ở đó mà thương nghị, dặng hàng lãnh bài cho mà bán. (Rượu này có nhãn lưỡng-long).

Tam-quốc chi tục dịch

(tiếp theo)

Lúc đang đi, bỗng thầy Châu-Thương dẫn vài mươi người mang thương tích chạy đến; Quang-Công bèn giắc đèn ra mắt Huyền-Đức, và hỏi vì cơ nào mà bị thương. Châu-Thương nói: « lúc tôi chưa đến Ngọa-ngư-Sang, thì đã có một tướng cỡi ngựa đèn đánh với Bùi-nguyên-Thiệu, vừa một hiệp thì đã đâm thủng Bùi-nguyên-Thiệu, rồi chiều hàng liệt thấy bọn lâu-la, lại chồm cứ Sơn-trại; khi tôi đèn đó kêu rú các bọn, thì chỉ có mấy người theo về, còn bao nhiêu dều sợ va mà chẳng dám đi; tôi nổi giận, bèn đánh với va, đánh không lại va, bị ba mũi thương, nên phải về báo cho Chúa-công hay. » Huyền-Đức nói: « người ấy hình giặc ra thế nào, tên chi họ chi? » — Thương nói: « sức lực mạnh bạo lắm, mà tôi chẳng biết tên chi. » nghe vậy, Quang-Công bèn giục ngựa đi trước, Huyền-Đức đi sau, nhằm Ngọa-ngư-Sang thẳng đến. — Đến nơi Châu-Thương bèn đứng dưới núi kêu mắng; bỗng thầy tên tướng ấy mang giáp để thương giục ngựa dẫn chúng chạy bay xuống. Huyền-Đức giục ngựa dờ rồi đến trước cả kêu rằng: « người có phải là Triệu-tử-Luông chăng? » tên tướng ấy thầy Huyền-Đức rồi, bèn gò cương xuống ngựa quì lạy bèn dặng. (nguyên lại quả thiệt là Triệu-tử-Luông.) Huyền-Đức với Quang-Công đều xuống ngựa ra mắt, hỏi thăm sao mà đến đây. Triệu-Vân nói: « tôi từ lúc biệt Sĩ-quân rồi, chẳng ngờ Công-tôn-Toàn chẳng nghe lời can, nên đến nổi binh bại rồi thiệt mình mà thác. Viên-Thiệu đã mảy phen với tôi, tôi cũng biết Viên-Thiệu là kẻ chẳng biết dùng người, nên tôi không qua, sau tính vào Từ-châu mà dậu Sĩ-quân; lại nghe Từ-châu đã mất rồi, Văn-Trường thì về tay Tào-Thảo, Sĩ-quân lại ở với Viên-Thiệu, tôi đã mảy phen tính muốn đến dậu Sĩ-quân, lại e Viên-Thiệu ghét, nên phải phiêu lưu bốn

biên, không chỗ dặt mà dung thân, hôm trước tôi vừa đi ngang qua đây, lại gặp Bùi-nguyên-Thiệu chạy xuống dậu dặng, ý muốn đoạt ngựa tôi, non cơ ấy tôi mới giết va, tạm chỗ này mà an thân, tôi mới nghe Đức-Đức ở tại Cổ-thành, muốn qua mà dậu, mà chưa biết giả chơn, nay may dặng gặp Sĩ-quân. » Huyền-Đức cả mừng, bèn thuật dậu dưới việc mình lại; Quang-Công cũng bày tỏ nguyên do. Huyền-Đức nói: « ta lúc mới gặp Từ-Luông thì đã có lòng lưu luyến chẳng nỡ lià nhau, nay may lắm, mới dặng gặp nhau lại. » Triệu-Vân nói: « tôi trời nổi hồn phan, lựa chưa mà thờ, chưa thầy có ai như Sĩ-quân làm vậy, nay dặng mà theo, mới phải chi binh sanh, tuy phơi gan trải mặt cũng chẳng phiến. » Ngày ấy bèn dật phá Sơn-trại giắc cả bọn theo Huyền-Đức về Cổ-thành. Trương-Phi, Mè-Trước, Mè-Phương ra rước vào Thành, mỗi người đều tỏ việc mình, hai bà Phu-nhơn cũng nhất việc Văn-Trường; Huyền-Đức thương cảm chẳng cùng. Rồi dạy vật trâu giết ngựa cúng tế trời đất và võ với quân sĩ.

Huyền-Đức thấy anh em sum hiệp, tướng tá chẳng thiếu, lại mới dặng Triệu-Vân; Quang-Công lại dặng Châu-Thương, Quang-Bình, nên mừng rỡ chẳng xiết; uống vui luôn mấy bữa.

Lúc ấy Huyền-Đức, Quang-Công, Trương-Phi, Triệu-Vân, Tôn-Càng, Giảng-Ung, Mè-Trước, Mè-Phương, Quang-Bình, Châu-Thương lãnh quân ngựa quân bộ, công hơn bốn năm ngàn người. — Huyền-Đức tính muốn bỏ Cổ-Thành qua thâu Nhữ-nam; may dậu Lưu-Bích, Công-Đô lại sai người đến mời, khi ấy bèn khởi hết binh mà qua Nhữ-nam dậu trú, chiêu binh mãi mã quyết lòng lo tới.

Nói về Viên-Thiệu thầy Huyền-Đức chẳng trở về, giận lắm, muốn khởi binh đi đánh. Quách-Đô can rằng: Lưu-Bị chẳng đủ chi mà lo, Tào-Tháo là giặc một bên nhà, chẳng nên chẳng trừ, Lưu-Biêu tuy cứ thủ dặt Kinh-châu, cũng chẳng lấy chi làm mạnh

dắt Giang-dòng Tôn-bá-Phù, oai chói ba sông, dắt liền sáu quận, mưu thần võ sĩ rất nhiều, phải sai người kết liên với và đóng đánh Tào-Tháo. » Thiệu nghe theo lời, bèn làm thơ sai Trấn-Chân làm sứ qua hội với Tôn-Sách.

Chánh thi :

Bội nhờn Hà-bắc anh hùng lãnh,
Mới trở Giang-dòng hào kiệt ra.

Hỏi THỨ HAI MƯƠI CHÍN.

Tiêu-bá-Vương giận chém Vu-Kiệt,
Bích-nhân-Nhi lãnh trần Giang-dòng.

Nói về Tôn-Sách từ cứ dắt Giang-dòng, binh rông lương đủ, vua Kiên-An, năm thứ tư, giúp Lưu-Huân, thâu Lưu-Giang; khiến Ngu-Phiên đem tờ bịch qua dắt Dự-chương, quan Thái-thú dắt Dự-chương là Huệ-Hâm chịu hàng đầu. Từ ấy thịnh thế nổi giặc, bèn sai Trương-Huyền qua Hứa-xương dựng biểu hiện công. Tào-Tháo nghe Tôn-Sách cường thịnh, bèn than rằng: « dòng sư tử khó mà tranh phượn với nó. » bèn đem con gái Tào-Nhơn mà hứa gả cho em Tôn-Sách là Tôn-Khuôn, hai bên kết sui với nhau, rồi cấm Trương-Huyền lại Hứa-xương, Tôn-Sách xin phong cho mình là Đại-tu-mã, Tào-Tháo không cho, Sách giận lắm, thường có lòng thâu đoạt Hứa-dò.

Lúc ấy có quan Thái-thú Ngô-quận là Hứa-Công lên sai sứ qua Hứa-dò dựng thơ cho Tào-Tháo.

Thơ nói sơ rằng :

« Tôn-Sách mạnh bạo, đông như Hạn-Tịch,
« như Triệu-dinh có vịnh sùng cho va,
« thì phải triệu về Kinh-sư, chẳng nên để
« va ở ngoài trần, sau ắt sanh loạn. »

Người sử đem thơ vừa qua sông, ruồi bị tướng đi tuần sông bắt dặng, giải về cho Tôn-Sách. — Sách xem thơ, cả giận giết người sứ, rồi sai người giả ý mời Hứa-Công đến nghị việc: Hứa-Công đến, Sách lấy thơ ra cho coi, rồi nạt rằng: « người muốn đưa ta vào nơi tử địa sao? » nói rồi bèn khiên

quân võ sĩ giết đi. Gia thuật của Hứa-Công đều tròn hết, có ba người khách của Hứa-Công mười trong nhà, muốn báo cứu cho Hứa-Công, mà chưa gặp dịp.

Ngày kia Tôn-Sách dẫn quân vào núi Đon-đổ phía tây mà sẵn bản hồng thầy một con hươu lớn nhảy ra, Tôn-Sách giục ngựa rước theo lên núi. Lúc đang rước theo, chính thầy trong chòm cây có ba người cầm thương mang cung mà đứng. Sách gò ngựa lại hỏi rằng: « bọn người là người chi vậy? » Đáp rằng: « bọn tôi là quân sĩ của Hạng-Đương, tôi đây mà sẵn hươu. » Sách vừa giục cương mà đi; một người bèn nhắm sau dích Tôn-Sách đâm tới, Sách cả kinh liền rút gươm đeo mà chém, chẳng dè lưỡi gươm sút rơi đi, còn cái cán không cầm trong tay; một người lại dương cung lập tên bắn trúng trên mặt Tôn-Sách, Sách giật mũi tên ra, bắn trả lại, trúng người ấy nhào xuống thác đi, còn hai người kia hươi thương nhắm Tôn-Sách đâm nhau và la lớn lên rằng: « bọn ta là khách của Hứa-Công, đem đây dặng báo cứu cho chủ nhờn » Tôn-Sách chẳng có khi giải chi hết, phải lấy cung mà cự, và đánh và chạy, hai người ấy đánh nhau chẳng lui, Tôn-Sách người ngựa đều bị thương.

Lúc đang rối loạn, may đâu Trình-Phổ dẫn vài người chạy đến. Tôn-Sách cả kêu giết giặc. Trình-Phổ dẫn chúng xô tới chém hai người ấy nát như tương; coi lại Tôn-Sách thì mặt đầy những máu, bị thương rất nặng bèn lấy dao cắt áo bào mà rịt chỗ thương tích, rồi phò về Ngô-hội điều trị.

Người đời sau có làm thơ khen ba người khách của Hứa-Công, rằng:

Tôn-Lang trí đồng chói Giang-My,
Sẵn bản trên rừng lại bị vây;
Hứa-khách ba người vì nghĩa thác,
Liều mình Dự nhượng chứa làm hay.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Thi Phỏ

Thập nhị thủ liên-huôn Thương-cổ-luận của Võ-anh-Phong ở Phú-quốc, họa nguyên vận theo 12 bài Liên-huôn của chủ-bút trong tờ nhật-trình số 73.

- 1° Bờ cõi rung rin chói khắp ngàn,
Cuộc đời ơi cũng muốn lo phan;
Saug hèn muốn việc nơi trời định,
Sanh đừng làm người phải có ngoan.
- 2° Có ngoan có trị mới nên người,
Gảm cuộc buồn chung chẳng phải chơi;
Gắn sức đua nhau cho thấy lợi,
Nên hư thời cũng tại lòng trời.
- 3° Lòng trời đâu có lậu cơ quang,
Đặng lợi nhiều thì vậy mới ngoan;
Dị quốc người còn qua lập hăng,
Huôn chi mình lại chẳng bày hàng.
- 4° Lại chẳng bày hàng giải lớp xưa,
Hiệp hùn buôn bán nghĩ nên ưa;
Trăm nghề đâu có tùy thân đủ,
Phải lấy nghề buôn trước mới vừa.
- 5° Mới vừa cấp dụng mới vừa xài,
Giữ mực công bình há dám sai;
Mỗi lợi ai ai đều cũng muốn,
Muôn vì mỗi lợi nổi cho dài.
- 6° Cho dài vậy mới phải lòng ta,
Sẵn của để toán dựng cửa nhà;
Nhiều bạc một mình buôn bán lớn,
Ich tiến hiệp lại vốn năm ba.
- 7° Năm ba hiệp vốn cũng nên bày,
Trong thế sang giàu có mấy tay;
Đặt ở sớm trưa chi sá quản;
Chờ khi đảo ý sánh in tay.
- 8° In tay Phú-hộ mới nhân thân,
Gặp vận buồn may cậy Thánh Thần;
Sách vở đã tuần rần ở thế,
Giàu to giàu nhỏ bởi mình căn.

- 9° Minh căn Trời cũng phước hơng bao,
No dù trong nhà ấy gọi sang;
Gảm lại người đời thì phải vậy,
Học buôn học bán học tài ngoan.

- 10° Tài ngoan rõ biết phải cùng chẳng,
Cảm nghĩa thương đời mấy tiếng rần;
Kẻ của người công xin chỉ tính,
Cùng nhau lo lắng việc làm ăn.

- 11° Làm ăn thì có lợi cho mình,
Ngại dạ nghi lòng ắt chẳng tin;
Đậu vờ buôn chung là hữu ích,
Saw dầu dặng thanh tiếng cang vinh.

- 12° Tiêng cang vinh hiển bởi vì thời,
Thương-cổ nghề này ắt thành thời;
Trộm nhần cao xa người khuyển thiện,
Làm nên giàu có đội ơn Trời.

Chuyện Lý Phụng

(tiếp theo)

Song chẳng dặng mây ngày, vợ Lý-Quy mới nói hơn nói thua là đức chống sao có cho Lý-Phụng mượn ruộng rẻ. Người chống nghe lời mới kiếm đầu kia lờ nọ mà đòi ruộng lại không cho Lý-Phụng mượn nữa.

Chuyện này Lý-Phụng thầy anh em ở chẳng ra gì, mới bỏ xứ Giang-dòng mà qua Giang-châu, tới xin ở đậu và mượn ruộng của hai vợ chống người quen tên là Huỳnh-tri-Đạo. Hai vợ chống người này tuy chẳng phải cật ruột chỉ với Lý-Phụng, mà bụng dạ ở hải há chỉ lượng, không hay đua nịnh, đồ giàu phụ khó, khi thầy cha con Lý-Phụng lặn lội lao đao như vậy, mà ruột thịt tát bạc, thì đem lòng thương xót, mới hỏi mau mau về mà ở. Hai vợ chống thầy Lý-Phụng hay than thở thì la đức, khuyên bớt cơn phiền não, để lo làm ăn, trước nuôi con, sau lập thân: ruột thịt có ở về tình, thì cũng có trời; vì thiên vông khỏi khỏi, sư

nhì bắt lậu, ai có làm phải, trời phạt cũng chừng tri, còn ai có ở tá tây quỉ thần cũng biên chép.

Lý-Phụng thầy là đức lăm mới an lòng, lại nhờ của hai vợ chồng Huỳnh-tri-Đạo giúp mới thuê mướn ruộng thêm làm dặng vài năm, trong nhà cũng đủ xài, sau nhờ trời giúp vận, trúng luôn chín mươi mùa, mới mua trâu, mua ruộng, cất nhà cửa lại tử tế, sau lán lán trở nên một người giàu có tại đất Giang-châu.

Nhơn khi rảnh việc nhà Lý-Phụng hay nhắc chuyện cũ lại cho con cái nghe, cho chúng nó biết, vì ở đời nhiều kẻ ở chẳng ra chi, những coi tiền bạc trọng hơn như nghĩa ruột thịt. Người lại hay dạy lớn nhỏ, trong nhà ở cho biết thương nhau, lớn biết thương nhỏ, nhỏ biết kính lớn cho được trên hòa dưới thuận, lại sau dẫu có nên cửa nên nhà, có gia thất tư riêng rồi, cũng chẳng nên lo tư lợi, và nghe lời con vợ mà là cách nghĩa nhau.

Trước nhà người có mướn thợ khắc một tấm bản như vậy:

Huỳnh đệ như thủ túc phu thê như y phục. Y phục phá thời cánh đất tăn, thủ túc đoạn thời pan tái tục

Sau có người anh em bạn tới chơi thầy mới thích ra nôm và thêm vô rằng:

- « Anh em đường thể chơn tay,
- « Vợ chồng như áo mặc ngoài khác chi;
- « Áo rách sấm lại có khi,
- « Chơn tay là rọng chấp gì dặng y;
- « Ở đời đừng bực nam nhi,
- « Đạo nhà chẳng giữ thiệt phi anh hùng;
- « Ai đánh da bỏ vô trong,
- « Lại đam rước nợ bỏ phòng ngoài da;
- « Mày ai lòng ở tây ta,
- « Hồ cùng thú nợ biết mà thương nhau.

CHUNG

TRẦN-KHẮC-KỶ, tự Phục-lê

Liều trang ma y diên ca

(tiếp theo)

Râu mà mọc dền luôn tuồng, ăn nói hồ đồ sớm muộn không nên; Con mắt bình như ngó lên, ngó qua liết lại có nên bao giờ;

Bộ ăn bộ nói bơ thờ, cười thời che miệng không chừa gái trai. Miệng cười thớ thớ hoa khai, quan cao trước trọng lâu dài vinh vang; Trai thời mười sáu gia quan, gái thì mười bốn kịp dặng cập kê; Ngủ nhạt bằng thẳng phê phê, chơn vườn tay đồ nhiều bẻ vinh ba.

Lỗ tai nở trét như hoa, mặng đời nghèo khó cửa nhà lành dềnh; Mặt thời trên lớn thượng đình, ông bà giàu có tới mình phải hư, Nhỏ bằng vinh hiển của dư, chừng già nghèo cực rồi đời khôn thay. Trung quyền gò má cao dầy, thiệt người có quả khó thay vô bởi; Người nào ngay thẳng bộ ngồi, thiệt là oai mãnh tốt thời ai bi.

Gái mà môi trắng môi chì, quả thiệt người ấy thời thì ít con; Ôm mà môi đỏ như son, gái mà tướng ấy thiệt con quá nhiều; Hình dung phồng phồng phiêu phiêu, không con tham sắc cho nhiều hư thân.

Gái mà phi. lãnh tinh thần, thịt lạnh như nước mười phần không con. Gái mà con mắt khéo tròn, dít đi vút vit bụng tròn nhọn mới, Quyển cao trắng nhọn không rói, chống con chẳng có mớ coi một mình;

Sông mũi sanh mắt huỳnh minh, tuy nghèo phát phước thịnh linh như không; Tráng vô mũi có lông vống, râu nhiều tóc ít không trông nên gì; Đờn ông diện tợ quít bi, lỗ mũi trông hộc ai bi đời đời;

Lỗ mũi cao đóng thành thời, Có trâu có ruộng một đời vang ba, Tớ trai tớ gái dầy nhà, quyền cao lộc trọng ông bà giàu sang; Ăn dinh song mục khô khang, năm ngày bệnh hoạn tai vên quá hung.

Đờn ông thịt nặng như bồng, bởu mười chín tuổi âm cung kịp vẽ; Sau cổ chỉ chạy ngoài nguê, có ba cái ngạch sông bi Thái-công;

Vai tròn cổ thấp, mũi dày, đờn bà tướng ấy không chống xâu thay.

Vai tròn mà dặng lưng dày, sông dai quyền lộc giàu thay ai bi; (Sau sẽ tiếp theo)

Giao hòa thôn TRẦN-ĐẠT-CHI:

LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách dặng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có bán rượu ngon ngọt bỏ mát đủ, và có cơm tây mỗi ngày hai buổi, đồ xoi dưng sạch sẽ ngon béo, vị vắn đúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dặng đồ ngon khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

- Giá một bữa ăn 1, \$ 40
- Giá 15 cachets 15 00
- Dùng trọn tháng 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món. Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và quý khách muốn Yên ảm, xin tỏ trước dặng sửa soạn phân biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3. \$ 00. Còn Tôn-Viên quý-khách muốn đặt, hoặc bánh ngon, hoặc tiệc đám cưới, tân gia chi, xin đến tôi dưng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính xin chư vị đoái chút tình mơn với tôi, là người bôn-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy đến tôi thì cảm ơn lăm.

NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-kỳ.

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhật-trình Nông-cỏ-mình-đam, có bán những trâu dực, trâu cái, và bò lăm, bò xe tốt. Ai có muốn mua những vật ấy để dưng làm ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua. Trâu bò lột mà bán rẻ.

Ngày 25 Février 1903.

GIÁ LÚA GẠO

	VĨNH-LONG	GÒ-CÔNG	BÁI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở dền nhà máy.....	2 \$ 93	2 \$ 93	3 \$ 95
Gạo lức nhà máy mỗi tạ (34 cân hay là 60 kilos) trong 1 trăm	10	"	"
700.....	15	"	"
Vào bao sẵn, khỏi thuê.....	20	"	"
Gạo trắng nhà máy.....	Tùy theo	đến sàng và	(tốt xấu)

CỰU QUAN MỘT NHỎ

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÈ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tướng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thơ chữ nhu có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dưng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, vắn vắn....

Bán các thứ hình treo chơi và tử-sắt.

Nội hạt ai có sửa tử-sắt, máy may, xin rước dền nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao. sở phí không nài nhiều ít.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

Paul Chức, chủ Café-Saigonais tại đường d'Adran, số 101, rao cho chư vị viên-quan quý khách rõ, chỗ café mới lập đây, bán đủ thứ rượu Langsa ngọt ngon mát bỏ; giá bán rẻ hơn chỗ khác; có café, sữa bò, chocolat dưng sớm mai và chiều; lại có phòng nghỉ ở tầng trên sạch sẽ. — Tôn-Viên, Quý vị nào thích vui chơi, xin đến chỗ người bôn quốc cùng nhau, mà giúp cho nên việc.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhựt-trình Nông-Cỏ đóng nguyên	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc binh
cuốn một năm là 50 số giá.... 6\$00	Và việc hộ và việc thương-mại của người
Tướng Sơn-hậu cuốn nhứt..... 0 20	Bản quốc..... 1 \$00
Sơn-hậu cuốn nhì mới có giá cũng. 0 20	Cours d'Annamite..... 2 50
Thơ Lục-văn-Tiên..... 0 60	Cours gradué..... 2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên..... 1 00	Conversation Annamite française Cartonée... 0 80
Tướng Kim-vân-kiểu..... 0 30	Vocabulaire Annamite français... 1 60
Tục-ngữ Cỏ-ngữ..... 0 65	Vocabulaire Truong-Vinh-Kỳ..... 1 20
Sử ký Nam-việt..... 0 40	Miscellannée..... 1 40
Phong-hóa Điều-hành..... 0 50	Từ-Thơ mới có lại..... 1 60
Chánh tả và Lục-súc..... 0 10	Nhị-Độ-Mai..... 0 30
Minh-Tâm-Bầu-giám cuốn thứ nhứt	Phủ-kiểu..... 0 20
Và cuốn thứ hai..... 2 00	Trần-Sanh Ngọc-Anh..... 0 40
Làng-châu..... 0 30	Thoại-Khanh Châu-Tuần..... 0 30
Bạch-viên..... 0 30	Thơ Nam-kỳ..... 0 10
Tông-Tử..... 0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5... 0 60

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cở ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gởi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gởi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUI-MÃO (1903)

NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BA ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BA ANNAM
1	Mercrèdi.....	4	Thứ tư	17	Vendredi.....	20	Thứ sáu
2	Jeudi.....	5	Thứ năm	18	Samedi.....	21	Thứ bảy
3	Vendredi.....	6	Thứ sáu	19	DIMANCHE.....	22	CHUẢ NHỰT.
4	Samedi.....	7	Thứ bảy	20	Lundi.....	23	Thứ hai
5	DIMANCHE.....	8	CHUẢ NHỰT.	21	Mardi.....	24	Thứ ba
6	Lundi.....	9	Thứ hai	22	Mercrèdi.....	25	Thứ tư
7	Mardi.....	10	Thứ ba	23	Jeudi.....	26	Thứ năm
8	Mercrèdi.....	11	Thứ tư	24	Vendredi.....	27	Thứ sáu
9	Jeudi.....	12	Thứ năm	25	Samedi.....	28	Thứ bảy
10	Vendredi.....	13	Thứ sáu	26	DIMANCHE.....	29	CHUẢ NHỰT.
11	Samedi.....	14	Thứ bảy				Tháng tư Annam
12	DIMANCHE.....	15	CHUẢ NHỰT.	27	Lundi.....	1	Thứ hai
13	Lundi.....	16	Thứ hai	28	Mardi.....	2	Thứ ba
14	Mardi.....	17	Thứ ba	29	Mercrèdi.....	3	Thứ tư
15	Mercrèdi.....	18	Thứ tư	30	Jeudi.....	4	Thứ năm
16	Jeudi.....	19	Thứ năm				

Gérant CANAVAGGIO

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & Co.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIẢ BÁN NHỰT TRÌNH

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

ANNONCES

Người bản quốc
một năm.. 5\$00
sáu tháng. 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm. 10 \$00
sáu tháng. 5 00
Tại pháp cùng ngoại quốc. 10. 00

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH

TỰ DỮ-THỨC

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

1er Page le centimètre \$ 1 50
2e Page le cent..... \$ 1 00
3e Page le cent..... \$ 0 80
4e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Kính ít hàng rao cùng chư vị Tôn-bằng và Quý-hữu, xin nghĩ tình Bồn-quán, mà xét sự làm nhựt-trình Nông-cỏ này; không phải tính có lợi mà làm, lập ra đây để luận biện tồn ích, việc hơn thua. Khuyên bạn hữu xét một đếu, công đã tồn chẳng kể làm chi; còn tiền mượn in một tháng sẽ tồn hai trăm nguyên bạc. Vậy trong năm thứ hai đây, đã quá sáu tháng, sẽ gởi ra hơn ba trăm người, còn tiền trả lại thì có sáu chục. Xin anh em nghĩ giùm, bạn vinh sang người phú quý rằng mau mau gởi

bạc mua nhựt-trình năm thứ hai đến cho Bồn-quán, đừng mà dùng trả tiền in. nội trong nửa tháng Mars này bạn hữu không nhớ đến, thì Bồn-quán ắt phải cậy nhà thơ, đến hỏi thì xin các bạn chớ phiền.

Rao ít hàng:

Tổ với anh em bạn hữu sang,
Xin nhớ trả tiền mua nhựt-báo;
Đừng quên gởi bạc chủ nhơn thang,
Đều khách quý, các nhà quan;
Vì chi ba lượng sáu,
Mà đếu đến lời hàng.

LƯƠNG-KHẮC-NINH.

CVN 58

Mề Cuộc

Xem trong số hóa-hạng xuất-cảng Saigon, thầy trong mười ba năm sau đây, nghĩa là từ năm canh-dậu 1890 cho tới năm nhâm-dần 1902 là năm ngoài, gạo trong đất Nam kỳ ta bán cho tàu các nước chở ra khỏi cửa Saigon mỗi năm không tính ra là hơn trăm muôn tạ, nhưng vậy chẳng năm nào được nhiều hơn năm ngoài là năm nhâm-dần 1902,

Ta xin biên ra đây từ năm cho chư hữu lãm tường :

Năm canh-dần 1890,	Xuất cảng	9.542.333 tạ.
Id Tân-mẹo 1891,	— ...	7.513.266 ».
Id Nhâm-thìn 1892,	— ...	10.442.050 ».
Id Quý-tị 1893,	— ...	11.994.033 ».
Id Giáp-ngọ 1894,	— ...	9.457.100 ».
Id Ất-mùi 1895,	— ...	9.263.883 ».
Id Bính-thân 1896,	— ...	7.187.950 ».
Id Đinh-dậu 1897,	— ...	8.925.816 ».
Id Mậu-tuất 1898,	— ...	10.410.336 ».
Id Kỷ-hợi 1899,	— ...	11.304.133 ».
Id Canh-tí 1900,	— ...	10.149.966 ».
Id Tân-sửu 1901,	— ...	10.750.816 ».
Id Nhâm-dần 1902,	— ...	13.727.166 ».

Năm nhâm-dần 1902 nhiều hơn năm tân-sửu 1891 là hai trăm chín mươi sáu muôn bảy ngàn ba trăm năm mươi tạ; năm quý-tị 1893 được một ngàn một trăm chín mươi chín muôn bốn ngàn ba mươi ba tạ, nhưng mà cũng thua năm nhâm-lần 1902 hơn một trăm bảy mươi ba muôn ba ngàn một trăm ba mươi ba tạ.

Phân ra từ quý (trimestre), mỗi quý là ba tháng, mà xem, thời nội trong năm nhâm-dần 1902.

Quý đầu (tháng giêng, tháng hai tháng ba) xuất cảng là...	3.398.183 tạ.
Quý thứ hai (tháng tư, tháng 5 tháng sáu) xuất cảng là...	4.611.451 tạ.
Quý thứ ba (tháng bảy tháng 8 tháng chín) xuất cảng là...	3.139.666 tạ.
Quý thứ tư (tháng mười tháng 11 tháng chạp xuất cảng là...	2.577.866 tạ.
Hiệp cộng là...	13.727.166 tạ.

Vậy thời nội năm ngoài, trong quý thứ hai gạo bán đắt hơn mấy quý khác.

Bây giờ, gạo ấy chở đi nước nào và mỗi nước là bao nhiêu, ta xin biên ra đây cho rỏ :

Nước Langsa	1.853.234 tạ.
Các xứ Thuộc-địa Langsa	3.691.6 tạ.
Các nước bên Phương tây	168.116 tạ.
Xứ Port-Said bên Arabe	746.534 tạ.
Các xứ Thuộc-địa Hoa-Lang ..	1.998.551 tạ.
Tân-Châu (Singapour)	100.693 tạ.
Nước Manille	4.366.967 tạ.
Hương-Cảng (Hongkong)	3.236.734 tạ.
Các cửa biển bên Tào	346.316 tạ.
Các tỉnh ngoài ngũ-quảng cùng Bắc-kỳ	53.850 tạ.
Nước Nhật-Bổn	333.800 tạ.
Các xứ khác nữa	25.516 tạ.
	13.7-7.166 tạ.

Xem theo đó thời bên hương-cảng bên nước Manille, bên nước Langsa và các xứ Thuộc-địa Hoa-Lang mua gạo của ta nhiều hơn các nước cả thầy.

Tính ra giá bạc, mỗi tạ trên dưới năm đồng (5 \$), thời trong năm ấy, xứ ta bán gạo cho các nước ngoài-quốc là sáu ngàn tám trăm sáu mươi ba muôn năm ngàn tám trăm ba chục đồng bạc (68.635.830 \$).

Cuộc lợi lớn là dường nào !

Vả lại sánh với các xứ buôn gạo trên trái đất này, xứ Nam-kỳ ta đứng thứ nhì về phần bán gạo cho tàu xuất-cảng nhiều hơn các xứ cả.

Ay sao bọn đồng hương ta chẳng biết đóng tâm hiệp lực mà làm cuộc lợi ấy, để bao nhiêu về tay lão khách tóm thầu hết ?

Hỡi ôi, tiếc thay ! xứ của mình, sản-vật của mình, há để cho kẻ ngoài-nhơn tới mà làm giàu hơn mình sao ?

Khánh-Giang Sĩ-Tháo.

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nếp từ Lục-Tĩnh đến Cao-Mang, và bán mỗi hạt Tham-biên trong Lục-Tĩnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, rao cho chư vị đừng rỏ, rằng hàng nếp bán rượu thiệt tốt, đặt rỗng Nếp mà thôi, dùng mà tẻ tự sạch sẽ, và uống thì mạnh mẽ; vì đặt bằng máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bãi-nhì) dựng bán rượu nếp, thì phải đến tại hàng nơi Saigon, số nhà và đường đã tỏ đó mà thương nghị, đặt hàng lãnh bài cho mà bán. (Rượu nếp có nhãn lưỡng-long).

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Cách buôn bán là phương cơ lợi,
Đều thanh suy ấy vận trời cho ;
Hiề làm người thì phải siêng lo,
Lo hết sức mới rỏ bề thời vận ;
Vận thời tốt ắt khỏi gian khổ lận,
Còn thời vận suy thì bị gạt bị lường ;
Xét cuộc đời thầy kỹ nên thương,
Thương cho thể lẫn-xã với thể ;
Lầm những kẻ tham lam về việc tệ,
Bộn những người bưng bả kiếm đều hư ;
Chẳng rõ câu « địa bộ lưu dư »,
Không xét chữ : « thiện du bất túc » ;

Đã biết rằng :

« Giữa trần cuộc là kho tình dục »,

Bởi vậy nên :

« Thánh sanh ra dựng lập nghĩa nhơn ;
Muôn cho người cứu vịnh như thái sơn,
Bày đạo lý dạy miêng miêng qua điệp ;
Phận dui diệc hãy an bề dui diệc,
Không thầy nghe cũng đáng tui với đất trời ;
Tiết cho ai tai có ráy, mắt còn người,
Mà không chịu ngắm nghe xem xét ;
Nghe tục nói, sất không mai phải sét,
Xét lời rằng người chẳng học sao thông ;
Cũng hiểu là dân vật chẳng đồng,
Nhưng lẽ phải mười phần cho đặng một ;
Có nghe thầy phải biết đều xấu tốt,
Nếu không thì chẳng khác si lung ;
Người trong đời có lẽ có chung,
Sao rằng lẽ rằng chung cho phải lý ;

Lẽ là việc tư gia tư kỷ ;
Lo mỗi thân cho toàn hiếu toàn trung,
Chung là đều buôn bán hiệp hòa ;
Mở mỗi lợi cho rộng dân rộng nước ;
Việc hơn thiệt phải nhắm sau xem trước,
Cách phải chẳng khuyển tính tới nghĩ lui ;
Làm người mà nhắm mắt thì thôi,
Không đo lường nào khác chi hình gỗ ;
Có mũi mắt tay chơn mà thiếu bộ,
Cũng tai đầu rúng ngực lại không lòng ;
Như vậy thì xử thù sao xong,
Dường ấy ắt ở đời chẳng tiện ;
Thà hình gỗ vật không ăn cũng khâm miêng,
Cực cho người làm lúc tiêu xài ;
Ơ trong trần ai cũng chịu trần ai,
Song biết phải ràng dở nhau dở thân ;
Đông trí mọn dầu thì rời phải sáng.
It chung cùng ví khôn cũng như khờ ;
Xử đời xin tránh việc mặt mờ,
Lời thánh trách tiêu nhơn hay kiêu hãnh ;
Người có trí hãy ở cho có tánh,
Tánh trí xong thì mỗi việc đều xong ;
Xin anh em rằng tính việc chung,
Chúng có ích hơn riêng nghèo khổ ;
Người sanh trước làm đều dạy dỗ,
Có dạy rằng dền bệch bởi đồng tay ;
Hãy gắn lòng đam dở mà đổi hay,
Đặng vậy cũng bị xưa hiền trí.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DỮ-Thúc, Bên-tre.

Truyện Đâu-xảo Hà-nội

(Tiếp theo)

Đền Hà-nội hơn mười giờ tối.
Tại bên xe biết mấy nhiều người,
Kể thời thông thả dạo chơi,
Người đi tiếp khách bợm thời rước quan.
Tây gặp tây bắt tay chào hỏi,
Nam với nam quen mặt vui mừng,
Rực trời đèn khí sáng trưng,
Lấn xấn tiếm hạn tung bừng gọi xe,
Coolis xe hỏa chuyên hành lý,
Mấy khách bộ hành lựa của mình ;

Đền dây gặp lúc đêm thình,
 Hiều hiều gió bắt lạnh mình phát rung;
 Ngán dậm xứ xa vấy bạn củ,
 Vui như trời hạn gặp mưa dào;
 Đền khuya mệt gặp cùm bao,
 Nhọc vì đội nguyệt mang sao mây ngày;
 Rạng trời đông vội vàng thức dậy,
 Lạ kiến người ngơ ngáo ngồi trông;
 Đọc ngang xe khí thẳng xông,
 Gái trai già trẻ thiệt hơn mình;
 Đã sáng lòng tiếm lối,
 Chi tiết sức bốn hành;
 Ío khăn sửa soạn dành rành,
 Bước lên xe kéo thị thành dạo chơi;
 Hà-nội năm mươi ba đảng ngang dọc,
 Thành, trung tam thập lục phủ phường;
 Kể ra hàng-mũi, hàng-đường,
 Hàng-thang, Cầu-gỗ, lại đường hàng-gai;
 Hàng-ngang quanh hàng-bác,
 Hàng-giấy dọc hàng-bố;
 Hàng-bướm hàng-dậu bước vô;
 Hàng-bè ngó lại những đồ hàng-cau,
 Hàng-khay hàng Phước-Kiền,
 Hàng-quạt với hàng-mành;
 Hàng-mả thi giấy đỏ giấy xanh,
 Hàng-dống hàng-liện để dành dài lư;
 Hàng máy xen hàng nón,
 Hàng-dép với hàng-da;
 Hàng-đào chỗ bán Sô sa,
 Hàng-nhuộm để nhuộm sắt mà đỏ đen;
 Hàng-bôm hàng thuốc-bác,
 Hàng-diều đèn hàng-bông;
 Hàng-bài hàng-sắt nhọc công,
 Hàng-lờ hàng-lọng cũng không thanh nhàn;
 Tranh-hời là hàng-mắm,
 Nóng nực bày hàng-vôi;
 Hàng-quả hàng-trồng lối thời,
 Ai mua hây thử ít hời lung tung;
 Hàng-bạc hàng-đòn chót hàng-cỏ,
 Tính ra cả thấy bốn hai hàng;
 Tục xưa bầm sáu nói gian,
 Đền nay thêm sáu bốn hai phải rối;
 Cuộc đầu xảo ở ngang hàng-cỏ,
 Xem tỉnh thành vừa đèn chỏ ni;
 Kỳ sau sẽ tỏ văn vi,
 Ngoài trong nhà đầu vật gì khéo hay;

(Sau sẽ tiếp theo)

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Tôn-Sách bị thương về rồi khiến người đi rước Huệ-Đà điều trị; chẳng đề Huệ-Đà đã đi qua Trung-nguyên rồi, còn có người học trò ở lại Ngô, bèn khiến cho thuốc, người học trò vào coi rồi nói rằng: «đầu mũi tên ấy có thuốc độc đã thâm vào xương rồi, phải tịnh dưỡng cho đủ một trăm ngày thì mới lành, nếu có xung giận việch chi thì chỗ vết ấy khó trị lắm.» Nguyên Tôn-Sách là người tánh hay nóng nảy, tức mình vì không dặng lành cho mau.

Khi nghỉ ngơi dưỡng bệnh vừa hơn vài mươi ngày, bỗng có sứ của Trương-Huyền ở Hứa-xương về; Sách đòi vào hỏi; người sứ ấy thưa rằng: «Tào-Tháo sợ chúa công lắm, bấy lời mưu sĩ cũng đều kính phục, duy có một mình Quách-Gia không phục mà thôi.» Sách nói: «Quách-Gia có nói chi chẳng?» người sứ không dám nói; Sách giận lắm hỏi hoài, người sứ phải thưa thiệt rằng: Quách-Gia thường hay nói với Tào-Tháo rằng: Chúa-công chẳng đủ chí mà sợ, khinh khi không dè dặt, lạnh nóng mà ít mưu, ấy là đứa thất phu, ngày sau ắt thác về lay đũa tiểu nhơn. Tôn-Sách nghe giận lắm nói: «loài thất phu sao nó dám liệu ta, ta thế quyết đánh Hứa-xương.» Bèn chẳng chờ cho thương tích lành, muốn thương nghị xuất binh. Trương-Chiêu can rằng: «thầy thuốc đã dặn Chúa-công trong một trăm ngày chẳng nên cử động, nay sao nhơn giận một lúc mà liều mình ngọc như không đi vậy?»

Lúc đang nói chuyện, bỗng báo nói có sứ của Viên-Thiệu là Trấn-Chân đến. Sách đòi vào hỏi; Trấn-Chân nói ý Viên-Thiệu muốn kết Đông-Ngô làm ngoại ứng, đồng đánh Tào-Tháo. Sách cả mừng; bèn nội ngày nhóm các tướng nơi trên lầu hay yên thết đãi Trấn-Chân. — Lúc đang ăn uống, bỗng thấy các lương lao xao lờ xô rùng rùng xuống lầu.

Sách lấy làm lạ, mới hỏi vì có nào; kẻ tả gưu thưa rằng: «nay có Vu-thần-Tiên đi ngang dưới lầu nên các tướng xuống mà lạy mừng.» Sách đứng dậy chạy ra đón xuống lầu có một ông đạo mình mặc áo già tay cầm gậy lờ, đứng giữa dằng, bá tánh đều dốt thương qui lạy cùng dằng, Sách giận nói: «loài yêu nhơn, phải bắt nó cho ta.» Kẻ tả hữu nói: «người ấy họ Vu tên Kiết, ở bên Đông-phương, hay qua lại đất Ngô-hội cho bùa chú mà cứu người ta, một muốn bình chẳng có bệnh nào mà không mạnh, nên thiên hạ đều gọi là Thần-Tiên, xin chớ khinh dè.» Sách lại càng giận lắm, nạt rằng: «phải bắt cho mau trẻ nãi ta chém.» kẻ tả hữu phải xuống lầu, dẫn Vu-Kiết lên. Sách nạt rằng: «đó sai khùng sao mi dám làm cho mẹ hoặc lòng dân.» Vu-Kiết nói: «tôi là đạo-sĩ ở cung Lang-nha, đời vua Thuần-Đệ vào núi hái thuốc, dặng sách thần nơi trên suối Khúc-dương hiệu là Thái-bình-thanh bình-dạo, hơn 1 trăm cuốn, đều là phương thuật để mà trị tật bệnh người ta; tôi từ dặng sách ấy, duy có thay thế tay trời, mà cứu giúp người ta, mà cũng chưa từng ăn của ai một luy một mảy chi, lẽ đâu lại mẹ hoặc lòng dân.» Sách nói: «người chẳng lấy của ai dồng nào, vậy chớ còm áo ở lầu mà có; vậy thì người chắc là bọn giặc Huỳnh Cản dồng dôi của Trương-Giác, nếu hay chẳng giết ắt sanh hậu hoạn.» bèn dạy kẻ tả hữu đem chém đi. Trương-Chiêu can rằng: «Vu Đạo-nhơn ở đất Giang-dông mấy mươi năm rồi, chưa từng trái phạm đến chi, chẳng nên giết.» — Sách nói: «loài yêu nhơn, ta giết đi thì có khác chi là giết heo giết chó.» các quạu đều can gián hết sức, Trấn-Chân cũng khuyên dãi; Tôn-Sách chưa chịu giận bèn dạy đem giam vào ngục; các quan đều tang về, Trấn-Chân cũng về nhà bán-dịch nghỉ ngơi. Tôn-Sách về phủ, thì có kẻ nội thị bẩm việc ấy cho Ngô-Thái-phu-nhơn hay; Phu-nhơn bèn kêu Tôn-Sách

vào nhà sau mà nói rằng: «mẹ nghe con đã đem Vu-thần-Tiên mà hạ ngục, người ấy đã thường hay cho thuốc mà cứu người ta, bình dân đều kính phục, chẳng nên gia hại.» Tôn-Sách nói: «nó là yêu nhơn, hay lấy yêu thuật mà mê hoặc lòng người, chẳng nên chẳng trừ.» Phu-nhơn khuyên dãi hết sức. Sách nói: «xin mẹ chớ nghe lời người ta nói mị, để mất con tự liệu.» nói rồi bèn trở ra kêu kẻ ngục-lại dẫn Vu-Kiết đến mà hỏi. Tờ ra kẻ ngục lại đều cũng kính tin Vu-Kiết, lúc Vu-Kiết ở trong ngục thì gong xiêng đều mở hết, khi nghe Sách dạy dẫn ra thì mới cho mang gong xiêng mà ra; Sách tra rõ việc ấy giận lắm, quở trách kẻ ngục-lại rồi dạy xiêng Vu-Kiết đem cầm lại trong ngục. Bọn Trương-Chiêu hơn vài mươi người làm trạng đứng tên liên nhau lạy cầu Tôn-Sách, xin báo lãnh Vu-thần-Tiên. Sách nói: «bọn các ông đều là người biết học, sao không thông sự lý? xưa đất giao châu có một quan Thứ-Sử tên Trương-Tân, hay tin là mị, dạy đánh đòn dốt bương và lấy giẻ đỏ mà bịch đầu, xưng rằng giúp oai cho quân, sao lại bị quân giặc giết đi, ấy là việc vô ích, sao các ông còn làm, nay ta muốn giết Vu-Kiết, là ý muốn cầm sự mẹ hoặc ta mị đó.» Lữ-Phạm nói: «tôi vốn biết Vu-đạo-Nhơn hay cầu mưa chóc gió, nay đang lúc trời hạn, sao chẳng báo va cầu mưa mà chuộc tội.» Sách nói: «ta dè coi yêu nhơn ra thế nào.» bèn dạy vào ngục dẫn Vu-Kiết ra rồi mở gong xiêng khiến lên giàng mà cầu mưa; Kiết lãnh mạng, tấm gột thay áo rồi lấy dây trời mình mà nắm ngay giữa mặt trời; bá tánh đi coi dầy dặng-chặt ngổ. Vu-Kiết nói với chúng nhơn rằng: «ta cầu ba thước mưa dầy dặng cứu muôn dân, song ta chẳng khỏi thác.» chúng nhơn đều nói: «nếu có linh nghiệm thì Chúa-công ắt kính phục.» Vu-Kiết nói: «khí sợ chừng ấy, e tròn chẳng khỏi.» Giây phút Tôn-Sách đến, ra lệnh rằng: «nếu giờ ngo

không mưa, thì đời thác Vu-Kiệt đi.» lại khiến người đam chỉ khô chắt sẵn đó. gần đến giờ ngọ, gió ùng thổi đến, bên phía kéo mây đen gần giáp. Sách nói: «đã đến giờ ngọ, trên có mây đen mà không mưa, ấy thiệt quả là yên nhơn.» Bên nạt kể tả hữu đam Vu-Kiệt bỏ trên đồng cũi, bên phía nói lửa, bị gió thổi mạnh, lửa cháy hết lên, bỗng thấy có một lãng khói đen bay thẳng lên trên không, một tiếng nổ vang, sấm sét nổi dậy, mưa ào như xối, trong giây phút chợ búa đàng sá đều nổi nước cao hơn ba thước. Vu-Kiệt nằm ngửa trên đồng cũi, hét lên một tiếng mây tan mưa tạnh, lại thấy mặt trời. — Các quan cùng bá tánh xúm nhau phò Vu-Kiệt xuống mở tới rồi lay lục khen tạ. Tôn-Sách thầy quan đản đều quì lạy dưới nước chẳng kể áo quần, lại càng nổi xung giận lắm nạt lớn lên rằng: «mưa tạnh ấy là trời đất số định, loài yên nhơn nó dùng diệp may đó mà thôi, bọn người có chí mà mê hoặc lắm vậy?» nói rồi bèn rút gươm đeo khiên-kẻ tả hữu chém Vu-Kiệt cho mau; các quan hết sức cang. Tôn-Sách giận nói: «bọn người muốn theo Vu-Kiệt mà làm phản sao?» Các quan đều chẳng dám nói nữa. Sách nạt quân vô-sĩ đam Vu-Kiệt ra chém một đao đầu rụng xuống đất; bỗng thấy một đạo thanh khí bay thẳng qua hướng Đông-bắc,

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Tam-hoàng cuộc chí thực biên

(Xin coi số 29, 35, 37 và 54)

V. — Mười thương.

Một thương tóc bỏ dưới gá,
 Hai thương ăn nói mặn mà có ruyền (duyên);
 Ba thương má núng đồng tiền,
 Bốn thương rừng lũng hạt huyền cũng thua;
 Năm thương cổ yếm đeo bùa,

Sáu thương nón thương quai tua điệu đàn;
 Bảy thương ăn nói khôn ngoan,
 Tám thương má phận ngó cang thêm xinh;
 Chín thương cô ngủ một mình,
 Mười thương mắt lết đưa tình mi ai?

(câu hát như trò)

Nam-song-Thị, soạn.

Nói láo có sách

Anh kia nói láo có danh. Vua cho đòi tới phân bảo nói láo nghe chơi. Anh ta mới tâu rằng: «muôn tâu bệ hạ, tôi nói láo có sách. Song không dè bệ hạ đòi tới phân dạy nói láo nên tôi không có đem sách theo. Muốn tâu xin ban ơn cho tôi về lấy.»

Vua cho anh ta về ở nhà khú-lút. Lâu ngày vua đòi tới bắt tội khi quân, dạy đem chém. Anh ta quì tâu rằng: «Muôn tâu bệ hạ, vâng mạng bệ hạ tôi nói láo. Chớ thiệt thì nói láo mà có sách bao giờ?» Vua tức cười dạy tha anh ta mà rằng: «Vội trăm mà nhà người còn láo đến thế, như với người ta thì lại bực nào. Tự hậu trăm còn nghe danh nhà người nói láo nữa, trăm sẽ hạ chỉ dạy làm án cả lưới chẳng chơi.»

Thỏ-châu thơ sanh.

An phận tùy duyên

Coi con cò với con công-cộc mà coi. Con cò đi lời thời theo mé nước kiếm ăn, cò cũng hay không cũng chớ, song chẳng dối bừa nào. Con con công-cộc lạng lợi, đua hơi kiếm ăn, bả ngày loi ngoi lốt ngót, thì có no chỉ hơn con cò.

Con người ta ở đời ai theo phận này, trời đã định: phải giàu sang theo giàu sang, phải nghèo bèn theo nghèo bèn, an phận tùy duyên thì là hay.

Vô-tranh-Quí.

CÁC PHƯƠNG TRỊ TRẺ KUI SỔ THÂN NANG

(Thực kêu là sung dái, sỏ dái)

- 1° Mài rẻ phù-dung với nước cơm mà phết.
- 2° Đám trấu xà-lẹt than giã mà giặt.
- 3° Lây nhũ-hương với tóc cùng bã trấu (nam thật nữ cứu) bỏ vô lửa mà xông.
- 4° Đám lá thuốc-trừ than giã mà giặt.
- 5° Đám hạt trái-vải, hạt-quit với đậu đen cho nhỏ trộn với nước nóng mà giặt.
- 6° Cà tiêu chẻ nhỏ đồ giầu dừa mà phết.
- 7° Ngâm nước lạnh (có nước đá càng hay hơn)
- 8° Phương chót này hay hơn hết: mua một cái suspensoir tại tiệm thuốc tây mà đóng nó thì nó hết «trái chửng» tức thì.

Thỏ-châu thơ sanh.

LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn, đường l'Avenue Jacaréo.

Kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách ứng rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có ăn rượu ngon ngọt bỏ mại đủ, và có cơm chay mỗi ngày hai buổi, đồ xoi dùng sạch sẽ ngon béo, vị văn đúng mực, như nhà hàng của người Langsa; lại có dấm đồ ngọt ngào trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh ngọt và Sorbets.

- Giá một bữa ăn 1, \$ 40
- Giá 15 cachets 15 00
- Dùng trọn tháng 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho ay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng rãi đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và ai khách muốn Yên ảm, xin tỏ trước đặng ra soạn phần biệt sang trọng hơn.

Giá một bữa ăn 3 \$ 00
 Còn Tôn-Viên quý-khách muốn đặt, hoặc bánh ngon, hoặc tiệc đám cưới, tàn gia chỉ, xin đến tôi dùng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính xin chư vị đoái chút tình mơn với tôi, là người bôn-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy đến tôi thì cảm ơn lắm.

NGUYỄN-VĂN-VÂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-kỳ.

Ngày 25 Février 1903.

GIÁ LỬA GẠO	VĨNH-LONG		
	VĨNH-LONG	CỎ-CÔNG	BẮC-XÁU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	2 \$ 93	2 \$ 93	3 \$ 95
Gạo lứt nhà máy mỗi tạ (24 cân hay là 60 kilos) 700.....	3	3	3
Vào bao sẵn, khỏi thuê.....	15	15	15
Gạo trắng nhà máy.....	20	20	20

Phân thóc trong 1 trăm
 Tùy theo dẫn sàng và tốt xấu.

CỦU QUAN MỘT NHO

Ở TẠI PHỐ ĐƯỜNG MÊ SÔNG BÊN-TRE

Có bán các thứ sách sơ học chữ tây và các thứ sách chữ quốc-ngữ, thơ tướng, truyện sử, cùng sách Minh-tâm, Tứ-thơ chữ nhu, có âm quốc-ngữ.

Bán đồ dùng nhà trường, như giấy trắng, giấy đỏ, cang viết, ngòi viết, mực, thước, văn vắn....

Bán các thứ hình treo chơi và tử-sắt.

Nội hạt ai có sửa tử-sắt, máy may, xin rước đến nhà, thì sẽ giúp cho, chẳng tiết công lao, sở phí không nài nhiều ít.

Nhà có may máy, may y phục tây và đồ trắng Annam vải tốt, ai muốn đặt may tùy thích, tiền công thường ăn rẻ hơn chỗ khác.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này:

Có bán Nhứt-trình Nông-Cổ đóng nguyên cuốn một năm là 50 số giá....	6 \$00	Thứ kiểu về sự thi hành án lý về việc hình và việc hộ và việc thương-mại của người	
Tướng Sơn-hậu cuốn nhứt.....	0 20	Bốn quốc.....	1 \$00
Sơn-hậu cuốn nhì mới có giá cũng.	0 20	Cours d'Annamite	2 50
Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 60	Cours gradué.....	2 50
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Conversation Annamite Française Cartonée....	0 80
Tướng Kim-vân-kiểu.....	0 30	Vocabulaire Annamite français ...	1 60
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ	1 20
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Miscellannée.....	1 40
Phong-bóa Điều-bành.....	0 50	Tứ-Thơ mới có lại.....	1 60
Chánh tá và Lục-súc.....	0 10	Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Minh-Tâm Bưu-giám cuốn thứ nhứt		Phú-kiểu.....	0 20
Và cuốn thứ hai.....	2 00	Trần-Sanh Ngọc-Anh.....	0 40
Làng-châu.....	0 30	Thoại-Khanh Châu-Tuần.....	0 30
Bạch-viên.....	0 30	Thơ Nam-kỳ	0 10
Tổng-Từ.....	0 30	Chuyện đời xưa in lại lần thứ 5..	0 60

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cũ ở xa hạt mà muốn mua thứ sách nào thì xin phải gửi thơ và mandat poste mà trả tiền trước cùng nói tên họ và chỗ ở để cho rõ ràng thì ông CLAUDE, sẽ gửi sách ấy lại cho lập tức chẳng sai.

NĂM-QUI-MÃO

(1903)

NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BA ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BA ANNAM
1	Méredi.....	4	Thứ tư	17	Vendredi.....	20	Thứ sáu
2	Jeudi.....	5	Thứ năm	18	Samedi.....	21	Thứ bảy
3	Vendredi.....	6	Thứ sáu	19	DIMANCHE.....	22	CHỨA NHỰT.
4	Samedi.....	7	Thứ bảy	20	Lundi.....	23	Thứ hai
5	DIMANCHE.....	8	CHỨA NHỰT.	21	Mardi.....	24	Thứ ba
6	Lundi.....	9	Thứ hai	22	Mercredi.....	25	Thứ tư
7	Mardi.....	10	Thứ ba	23	Jeudi.....	26	Thứ năm
8	Mercredi.....	11	Thứ tư	24	Vendredi.....	27	Thứ sáu
9	Jeudi.....	12	Thứ năm	25	Samedi.....	28	Thứ bảy
10	Vendredi.....	13	Thứ sáu	26	DIMANCHE.....	29	CHỨA NHỰT.
11	Samedi.....	14	Thứ bảy				Tháng tư ANNAM
12	DIMANCHE.....	15	CHỨA NHỰT.	27	Lundi.....	1	Thứ hai
13	Lundi.....	16	Thứ hai	28	Mardi.....	2	Thứ ba
14	Mardi.....	17	Thứ ba	29	Mercredi.....	3	Thứ tư
15	Mercredi.....	18	Thứ tư	30	Jeudi.....	4	Thứ năm
16	Jeudi.....	19	Thứ năm				

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

CHỦ NHON: CANAVAGGIO

ANNONCES

Người bốn quốc
một năm.. 5 \$00
sáu tháng. 3 00

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHÁC-NINH

1^{er} Page le centimètre \$ 1 50

Tại Đông-dương

Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm. 10 \$00
sáu tháng. 5 00

Tự Dũ-Thức

2^e Page le cent..... \$ 1 00

ĐƯỜNG LAGRANIERE, SỐ 84.

3^e Page le cent..... \$ 0 80

SAIGON.

4^e Page le cent..... \$ 0 60

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút là LƯƠNG-KHÁC-NINH, mà thương-nghi, chớ có gọi cho ông Canavaggio nữa.

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Sáu tình rộng hăng có người dè trí,
Bốn triệu dư ất nhiều vị thông minh;
Từ khi bày Nông-cổ nhứt-trình,
Nay đã dạng một năm bảy tháng;
Cũng nhiều lúc luận-đàm cho hăng,
Đặng tỏ tình ích vật lợi nhơn;
Sao vẫn người phản biện giả chơn,

Mà bày cách tề bán trợ khổ.
Một ít kẻ cầu vui mà giả ngộ,
Dùng những lời hí hước khỏi hải;
Trí tưởng chơi vòn thiệt nghĩ sai,
Lại quên nghĩa mười mắt xem mười tay chỉ.

Lại luận như vậy:

Đổi luận biện bán buôn hùn hiệp,
Sao chẳng ra vòn lớn mà làm riêng;
Để nhọc công rừ quên như kẻ điên,
Người ai cũng biết lo cho này;
Khéo kiem chuyện nói xàm nói vầy,
Ở trong trợ thì ai cũng như ai;
Chẳng bán buôn hùn hiệp lâu hay,
Thì cũng có lâu cao ruộng rộng;
Khờ chi bày tồn công mà làm không,
Vị dư công năn tu-hít-cùng-cơ-tiền;
Cười nhà quê mà làm trị-làm-hiến-nghĩa;
Chê bộ-sáng lại tính-khôn-tính-khieu.

Châu ôi!

Hỏi chư vị nhân quan xem hiểu,
Kết cho tôi thiệt cũng què khè;
Những ước cho mình khỏi làm dơ,
Rủi chỉ bấy rữa nhấm nước đục;

Có lời ca rằng:

Trước khê trước khê hể ưng tấy túc,
Lệ tuyến lệ tuyến hể trạc anh;
Phân phần hể vạng vật dai sanh,
Long lân xà yết hể lưỡng tranh.
Trong rừng rậm có cây cao cây thấp,
Ngoài nội thì có thú nhỏ thú to;
Sanh làm người có đời có no,
Xét cho kỹ đầu mang đi cũng rữa;
Chẳng phải tưởng nhà lầu lủa vựa,
Lây gương mình mà ví với người;
Luận vậy thì nghe cũng đáng cười,
Thiệt như kẻ nói: « Hà đon vô lộc »;
Bởi nhờ lộc mới sống trên trần thế,
Miếng có ăn, lấy đó làm lộc người;
Từ vinh sang cho đến ăn mày,
Nhiều chết bệnh chớ li người chết đói;
Tôi chẳng phải lấy ưng ăn mà nói,
Xét những đếu phải chẳng nên hư;
Người trong trần có người trí kẻ bự,
Nghĩ những chuyện dinh hư vinh nhục;
Mình cũng vậy sanh trong trần tục,
Thẹn cho mình không biết bán buôn;
Vi thầy nhau thông thả lươn tuống,
Không nghĩ việc quản giao dạt sự;
Người dị quốc ghét triều tam mộ tứ,
Mình sao ưa triều tứ mộ tam;
Luận phải chẳng lại gọi nói xam,
Biết mình một chớ chẳng thương đồng bọn;
Khuyên bạn hữu xét suy lựa chọn,
Đứng nghe lời đồ kỹ tận năng;
Những người nào ỷ thế giàu sang,
Ngăn việc phải là tay tặc đạo;
Sao mở miệng dành ra lời xảo,
Hỏi tôi rằng: « không buôn bán lại rừ người »;
Xin anh em nhỏ lớn xét chơi,
Lời hỏi ấy phải chẳng nghĩ lại;
Nếu tôi muốn một tôi có lợi,
Lựa phải chỉ nhọc sức luận bán;
Nhỏ lớn thì cũng một cửa hàng,
Ưa độc lợi để như xôi bánh;

Người trần tục cũng cho nhiều tánh,
Song rõ là có tánh phải tánh chẳng;
Xin anh em đồng đạo đồng văn,
Xét cho kỹ biết giùm phải quấy.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DÙ-THỨC, BÈN-TRE.

Lời Rao

La Société d'Exploitation des Alcools Indigènes
en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-
Mahon, Saigon.

Hàng bán rượu Nếp từ Lục-Tỉnh đến Cao-
Mang, và bán mỗi hạt Tham-biện trong
Lục-Tỉnh, ở tại đường Mac-Mahon, số 38, Rao
cho chư vị đặng rõ, rằng hàng này bán rượu
thiệt tốt, đặt rỗng Nếp mà thôi, dùng mà tẻ tẻ
sạch sẽ, và uống thì mạnh mẽ; vì đặt bằng
máy, lại bán rẻ hơn hết.

Những vị nào muốn lập tiệm nhánh (bãi-nhì)
đặng bán rượu này, thì phải đến tại hàng nơi
Saigon, số nhà và đường đã tỏ đó mà thương
nghị, đặng bằng lãnh bài cho mà bán. (Rượu này
có nhãn lưỡng-long).

Truyện Đâu-xảo Hà-nội

(Tiếp theo)

Cuộc đầu xảo mười một nhà nhỏ lớn,
bảy đồ nghề hai chục chỗ vẫn dài;
Xa xem rục rở lâu dài,
lấn xấn cơ xi giập giều như dân;
Mặt tiền dài rộng rào song sắt,
ba cửa lớn cao có lính canh;
Vó rờo thầy cuộc đánh rành,
trước sân hoa cỏ xanh xanh sáu bốn;
Bên hữu ao sâu bè chứa vịt,
bên tả hồ xây máy vôi rỗng;
Giữa sân dặng rộng mình mông,
vào ra xe ngựa thiệt đông như lấm;
Nhà chính giữa nền cao hơn vôi,
tại hạ tầng hội lý mây viên;
Nhà này bốn cửa phân miền,
trung ương chánh vị dính liền chữ A,
Bên tả nhà dài cong cánh ná,
đầu kế nhà giữa cái hàng rào;

Nồi thêm dây thừng dằng sau,
kể như một cái bởi nhà cấu xen;
Dây này dính chữ B. C.
để riêng cho cuộc Français bày đồ;
Bên hữu cũng vậy cong cánh ná,
dây dài có phụ một dây sau;
Đui thì cũng dặng hàng rào,
đầu kế nhà giữa ra vào in nhau;
Hai bên như một kiêu,
chữ hiệu vốn khác xa;
D. E. với H. cùng G.
tuy là bốn chữ nhiều bề phải thông;
Nhà này cuộc thuộc phương Đông,
Ton-kin, Nam-việt, Xiêm thông với Lào;
Lại hiệp cùng Ma-ni
chung với nước Ma-lai;
Nay phân mây hiệu A. B.
kỳ sau sẽ tiếp nói về đó trong;
Sau nhà bên tả nhà khâu mễ,
nghi hiệu I. J. với chữ K.
I. về Nhứt-Bồn anh-va;
J. đó của Khách, K. nghề Thanh-nhon,
Phía sau ngay với nhà chính giữa;
nhà dài dây thừng hiệu L.
Chỗ này Tây gọi Beaux arts;
dịch ra tiếng chữ kêu là Họa-danh,
Bên tả nhà này một dây vẫn;
chữ M. để hiệu để đầu chung,
Bên hữu nhà nhỏ mà vườn;
N. chữ hiệu ít tuống chi hay,
Chỗ này về dị-quốc;
là Nouvelle Calédonie,
Gán-dây vốn chỗ Văn-thị;
chữ O. để hiệu cơ ghi Nhứt-trình,
Kế đó nhà vườn nhỏ;
để chữ hiệu là P.
Đây là Madagascar,
bày đồ xảo kỳ như là Đông-dương;
Đang sau cái dây cong bên hữu,
tòa rộng xuê xoan dính chữ Q;
Nhà này dùng để ngao du,
dờn ca xướng hát giúp vui trong ngoài;
Chỗ nói ao nuôi vịt,
gán mễ có nhà vợ;
Tại đây để chữ R,
bày đồ hạ-bạc bóng, lừ norm, cầu;

Sau lưng bên tả nhà cong trước,
cái nhà cất méo ở đằng sau;
Đây nhiều máy móc nhiệm mầu,
chữ T để hiệu dặng đầu nhơn đang;
Rốt lại chữ U là chỗ chốt,
dưới nền nhà giữa đã nói rồi;
Tại đây chẳng phải lời thôi,
viên quan kiểm soát chời đời việc gì;
Hui mười chữ hiệu đã bày rõ,
mây cuộc tài nghệ sẽ tiếp theo.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về Tôn-Sách chém Vu-Kiệt rồi truyền
lệnh đem thầy bêu nơi chợ mà hải tội yếu
mị. Đêm ấy mưa gió dầm giế, đèn sáng
thì chẳng thấy thầy Vu-Kiệt; quân giữ thầy
về báo cho Tôn-Sách hay; Sách giận lắm muốn
chém quân ấy đi, bỗng thầy một người đi
thẳng vào công đường, xem ra là Vu-Kiệt.
Sách giận lắm rúi gươm muốn chém, bỗng
liền hôn mê té nhào xuống đất; kể tả hữu
màu định vào nhà trong giấy lâu mới tỉnh.
Bà Ngô-thái Phu-nhon vào thăm bệnh và nói
với Sách rằng: « tại con giết oan thần-tiên,
nên mới sanh họa hoạn làm vậy. » Tôn-Sách
cười rằng: « con từ bé theo cha, ra trận,
giết người như mè, nào thầy họa hoạn chi,
nay giết yếu nhơn, thì đã tuyệt họa họa,
chớ có lý đầu lại trở mà làm họa cho con
sao. » Phu-nhon nói: « bởi con không tin,
nên mới ra làm vậy, nay phải cầu khấn vái
van... » Sách thưa rằng: « con sống thác tại
nơi trời, loài yếu nhơn nó làm chi dặng, lựa
phải cầu khấn vái van sau? » Bà Phu-nhon
liệu nói không dặng, bên khiến kể tả hữu
lên cầu khấn vái van. Đêm ấy vừa lúc canh
ba, Tôn-Sách nằm nơi nhà trong, bỗng thầy
gió ưng thổi đèn, đèn tắt rồi lại sáng, giùm
dưới bóng đèn thì thầy Vu-Kiệt đứng trước
giường, Sách giật lớn lên rằng: « ta bình
sanh quyết trừ yếu mị, mà làm cho an thiên

hạ, người đã ra ám quỉ rồi sao còn dám đến gần ta. » nói rồi bèn rút gương trên đầu năm mà phóng, bỗng liền chẳng thầy Vu-Kiệt. Ngô-thái Phu-nhơn hay dựng lại càng lo sợ; Tôn-Sách bèn gắn gương di đứng, cho mẹ an lòng. Bà Phu-nhơn nói với Tôn-Sách rằng: « Lời Thánh-nhơn có nói rằng: quỉ-thần cai đức rất lớn, nhỏ lớn đều phải khản cầu; việc quỉ thần chẳng nên bằng tin, con đã giết oan Vu-tiên-Sanh há không báo ứng sao? Mẹ đã khiến người lập đàn trên nơi chùa Ngọc-thanh-quan, con phải ra đó vái lạy thì tự nhiên mạnh giỏi. » Tôn-Sách không dám cãi lời mẹ, phải gắn gương lên kiệu đến chùa Ngọc-thanh-quan; mấy ông đạo sĩ rước vào, mời Sách đốt hương; Sách đốt hương mà không lạy; bỗng thầy khởi trong lư hương bay lên mà chẳng tan, tụ kết nên một tòa huê-cái, có Vu-Kiệt ngồi trên. Sách giận chưởi mắng rồi bỏ chùa đi ra ngoài, lại thầy Vu-Kiệt đứng trên cửa chùa, mặt giận mà nói với Tôn-Sách; Sách dạy lại hỏi kẻ tả hữu rằng: « bọn người thầy yêu quỉ chẳng? » Kẻ tả hữu đều nói: không thầy. Sách can giận, rút gương đeo nhằm Vu-Kiệt mà phóng; bỗng trúng một người té xuống; chúng xem ra thì là tên quân chém Vu-Kiệt hôm trước, bị gương phóng nhằm óc, máu chảy ra lại lảng mà thác. Sách dạy khiêu dam chôn đi. Lúc Sách ở trong chùa bước ra, lại thầy Vu-Kiệt chạy thẳng vào chùa. Sách nói: « chùa này là chỗ chứa yêu. » Bèn ngồi nơi trước chùa, dạy năm trăm quân Võ-sĩ phá chùa đi; quân Võ-sĩ vừa lên giờ ngồi, lại thầy Vu-Kiệt đứng trên nóc lạy liên xuống. Sách giận lắm, bèn truyền cho đạo sĩ trong chùa ra hết, rồi nổi lửa đốt chùa, lửa cháy lên, thì thầy Vu-Kiệt đứng trong lửa. Sách giận bỏ về phủ lại thầy Vu-Kiệt đứng trước cửa phủ, Sách lại chẳng vào phủ, bèn đi binh ra thành lập trại, dời chúng tướng thương nghị, muốn dấy binh giúp Viên-Thiệu đánh Tào-Tháo. Các tướng đều nói rằng: « Chúa-công ngọc thể mới khá

chẳng nên khinh động, phải chờ cho lành mạnh thật rồi, xuất binh cũng chẳng muộn chi. » — Đêm ấy Tôn-Sách ngủ nơi trại, lại thầy Vu-Kiệt đến, đầu thì bỏ tóc xả; Sách năm trong trường nạt mắng liền xi.

Ngày thứ Ngô-thái Phu-nhơn sai triệu Tôn-Sách về phủ; Sách về ra mắt mẹ. Thái-phu Nhơn thầy Sách hình dung gầy ốm, khóc mà nói: rằng: « con hình vóc hư rồi. » Sách liền lấy khăn soi mình, quả thầy hình dung hao tổn, thật kinh mà nói với kẻ tả hữu rằng: « ta có chí mà gầy ốm đến thế này! » Nói chưa dứt, lại thầy Vu-Kiệt đứng trong kiệu; Sách đập kiệu hét lên một tiếng, vọt thương rách xé, hôn mê té xuống đất. Thái-phu-Nhơn dạy phò vào nhà trong giầy phúc tinh lại, mới than rằng: « ta chẳng sống được nữa rồi. » Bèn dời bọn Trương-Chiêu và em là Tôn-Quyển đến chỗ nằm mà trời rằng: « nay thiên hạ đang lúc loạn, lấy việc đông mạnh của đất Ngô, lại có ba sông bốn hiểm, thì cũng đủ mà làm nên, bọn Tử-Bồ (1) xin rằng mà giúp em ta, » nói rồi bèn giao ân thọ cho Tôn-Quyển, và nói rằng: « nếu cử binh đất Giang-dòng, bày mưu hãm trận, mà tranh hoạnh với thiên hạ, thì em không bằng anh; còn cử kẻ hiền dùng người giỏi, mà khiến cho mọi người đều hết sức mà gìn giữ đất Giang-dòng, thì anh không bằng em, em phải tưởng cái công của cha với anh gây dựng cơ nghiệp khó nhọc, rằng mà gìn giữ lấy. » Tôn-Quyển khóc lạy rồi lãnh ân thọ. Sách lại thưa với mẹ rằng: « con đã hết số trời rồi, chẳng dặng phụng dưỡng mẹ già, nay giao ân thọ cho em con, xin mẹ sớm tôi dạy dỗ nó, cơ nghiệp của cha, chẳng nên khinh bỏ. » Thái-phu-Nhơn khóc rằng: « sợ e em con còn thơ dại, quân việc lớn chẳng kham, vậy thì liệu làm sao? » Sách nói: « tài của em con hơn con mười phần, đã đủ mà quân việc lớn, thoán như việc trong mà chẳng quyết, thì hỏi Trương-Chiêu, việc ngoài

(1) Tử-Bồ là tên chữ của Trương-Chiêu.

là chẳng quyết thì hỏi Châu-Du, ngặt vì Châu-Du chẳng có đây, chẳng dặng dặng dò cho giáp mặt. » Lại kêu mấy người em mà nói rằng: « ta thác rồi, bọn người phải rằng mà giúp Trọng-Mưu, (2) trong tông tộc có người nào mà sanh dị tâm, thì hiệp nhau mà giết đi, hề cốt nhục mà làm nghịch thì chẳng bằng chôn vào đất Tô-phấn. » Mấy người em khóc mà lãnh mạng. Sách lại kêu vợ là Kiều-phu-Nhơn mà dặn rằng: « qua với bậu này chẳng may nữa chừng mà liã nhau, bậu phải rằng mà phụng dưỡng lấy Tôn-Cổ (3) ngày mai mà em của bậu có về, thì bậu phải rằng xin nói lại với chồng là Châu-Du rằng mà phò tá em ta, chớ có phụ nghĩa trong tri. » nói rồi liền nhắm mắt mà thác.

Khi Tôn-Sách thác thì tuổi dặng hai mươi sáu. Người đời sau có làm thơ khen Tôn-Sách rằng:

Chông Đông-nam một cõi,
Người xưng Tiêu-bá-Vương;
Mưu ra như hổ cứ,
Kẻ lập tự-ưng dương;
Oai rúng ba sông lạng,
Danh thơm bốn biển trương;
Hơi môn truyền việc cả,
Phủ thát một Châu-Lang.

Tôn-Sách thác rồi, Tôn-Quyển khóc lạng nơi bên giường. Trương-Chiêu can rằng: « lúc này là chẳng phải lúc của Tướng-quân khóc, phải một phía thì lo việc cư tang, còn một phía thì lo việc nước. » Tôn-Quyển bèn lau nước mắt. Trương-Chiêu khiến Tôn-Tĩnh lo về việc tang, rồi thỉnh Tôn-Quyển ra Công-dưỡng, cho các quan lạy mừng. (nguyên Tôn-Quyển sanh ra mặt-vuôn, miệng rộng, mặt xanh, râu đỏ; lúc Sứ nhà Hán là Lưu-Huyền vào đất Ngô, thầy mấy anh em nhà họ Tôn, Nhơn nói với người ta rằng: « ta xem cả anh em họ Tôn, tuy mỗi người đều có tài thì tú đạt, song bướng lợc chẳng lâu, duy

(2) Trọng-Mưu là tên chữ của Tôn-Quyển.

(3) Tôn-Cổ là mẹ chồng.

có Tôn-trọng-Mưu tướng mạo mạnh mẽ, cốt cách phi thường, ấy mới thiết là quỉ tướng mà lại dặng sông lâu, mấy người kia chẳng ai bì dặng.)

Nói về Tôn-Quyển vưng lời di mạng của Tôn-Sách, chường quân đất Giang-dòng lúc đang lo việc nước chưa xong, có người báo nói có Châu-Du ở Ba-khâu dẫn binh về Ngô. Quyển nói: « Công-Cẩn đã về, thì ta hết lo. » (Nguyên Châu-Du từ trần thủ đất Ba-khâu, nghe Tôn-Sách bị thương, nhơn về dặng thăm, vừa đến Ngô-quận nghe Sách đã qua đời, nên liền đem về mà chịu tang.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Túy san văn mộng

Năm Long-đức thứ tư,
Tiết Trung-thứ tháng tám;
Quê từ hương dưa ngàn dặm,
Hòe huê lạng đẹp đời hàng;
Trắng trắng bạc gió gió vàng,
Lèo lèo một bầu bạch bạch;
Trời trời xanh, nước nước biếc,
Lầu lầu muôn khóm pha ly;
Đời nơi đời có phong quang,
Mọi chầu mọi ra ngoạn thưởng.

Ta khi ấy:

Vừa thuở thời cháu thiên sử,
Nhân khi rảnh việc công sai,
Thanh thanh một chiếc thuyền lang,
Nói dòng Xích-bích;
Nhẹ nhẹ đời con chèo què,
Đặng khúc Thương-lang.
Trải Hang-nghe qua cửa Thấu-phù;
Dựa Gàn-mèo lên chùa Non-nước.
Cung mây quân gió,
Rở rằng tự bức bình phong;
Đặt bụt non tiên,
Bằng lạng đường đó văn thủy.
Bát ngát lòng quê để bưng,
Bằng khuông dạ khách khôn hàng.

Ta bày chữ :

Kẻ bèn liệu dậu thoàn,
 Ghé ngàn mai lên bộ.
 Xách quần nghề, không mũ yên,
 Xinh xang một quạt một con đồng;
 Đạp bóng ác, bận chân lừa,
 Lèo dèo đôi hầu đôi đũa tiêu.
 Diều dất qua cầu Cầu-cạp,
 Đạp đá vào cửa Tam-quan.
 Lấn bãi thơ, đọc đọc ngâm ngâm,
 Lên chùa phật, trai trai bãi bãi.
 Quyền liền đôi ba thấy trợ,
 Thánh thời tiếng quyền tiếng tiêu;
 Rủ ren năm bảy ông thi,
 Thông thả chén thung chén cúc.
 Xinh xang tiệc hầu mảng một,
 Âm thâm canh đã sang ba.
 Đều say sưa ai nấy ra về,
 Còn bị rịn mình ta ngồi đây.
 Cát cứ quên trắng làm bạn,
 Màng trông năm thức tương vắn;
 Thừa ra nương gió đưa duyên,
 Phúc thầy một người yêu diệu.
 Đồng dành chơn noi bệ ngọc,
 Thánh thời tay khoát rềm châu.
 Tóc dờn dờn mây Sờ mây từng,
 Quán dọn dọn sóng tương đôi lớp.
 Mặt hoa ấy này,
 Dương tiên tử đam mình tới lâu tây;
 Mây liễu ừ ừ,
 Tự mình phi đeo sấu về đất bắc.
 Sau lưng có đôi hầu thiếu nữ,
 Trước mặt bưng một hộp kỹ nam.
 Khoan khoan noi thêm đá bước vào,
 Chương rắng thiệp tới hầu quán tử;
 Rén rén dựa cu lon ngồi xuống,
 Hồi sao chàng đã lẩn cô nhân?

Ta khi ấy :

Bối bối nữa sợ nữa mừng,
 Ngập ngập đỡ lui đỡ tới.
 Mắt nhìn mặt mong chào, sấu kia là chả,
 Tay cầm tay ôm hời, thăm nọ ngập ngừng.

Lai láng dọi châu rơi trước mặt;
 Những ngờ bình thủy ấy duyên xưa;
 Nỉ non tiếng ngọc nữa ven tai,
 Mới biết tảo khan là nghĩa cử.
 Nguồn cơn ta mới gạn gừng,
 Sau trước nằng bèn bày tỏ.

Chương rắng thiệp :

Hở sanh bố liệu,
 Trộm giồng trăm anh.
 Bút son vàng mạng Thiên đình,
 Giảng sanh xuống làm con tướng quốc;
 Chỉ đồ nhờ tay Nguyệt lão,
 Duyên kẻ về làm vợ lang quân.
 Nghĩa keo sơn thoát bèn thoát ra,
 Duyên kim cẩu càng quên càng thăm.
 Tiếng cầm chen tiếng sắc,
 Phau tuôn đêm nguyệt lúc hòa phong;
 Mùi huệ bén mùi lang,
 Đám âm ngày xuân hơi thoát khí.
 Đã gần vô tình kia nghĩa nọ,
 Thêm dặn dò biển ái nguồn ân.
 Lựa nhánh trước, sánh nhánh mai,
 Những ước trăm năm dư có lẽ;
 Trống hàng hòe, chen hàng què,
 Ngõ mong chín chữ ven và mướn.
 Trước là xe chỉ đẹp duyên chàng;
 Sau nữa bóng khăn cam phận thiệp.
 Những mảng bóng cu ngồi dựa,
 Nào hay máy tạo khôn lường.
 Duyên kẻ từ thổ bạc lên đường,
 Mới vừa dựng năm năm ái ái;
 Điểm xây thây để xanh qua cửa,
 Bồng xui nên hai ngã âm dương.
 Hạt về huê biểu rất nguôi nguôi,
 Nhận lại hoàng dương trông thăm thăm.

Thiệp khi ấy :

Trở về cung Nữ-lũ,
 Vàng giữ việc Nam-táo.
 Sớm làm gió tới làm mưa,
 Phường phát non vu hình thần nữ;
 Xuống cõi rồng, lên cõi hạt,
 Mơ màng đêm nguyệt khách thường nga.

Cỏi tuy là về cõi tiên hương,
 Lòng chẳng chút nguì lòng trần thế.
 Ngảnh lại Từ-liêm nơi đất cũ,
 Sao đời vật đổi,
 Tưởng cũ lao nhiều nỗi xót thương;
 Trông về Hoảng-hóa chồn què chống,
 Biển rộng trời cao,
 Niềm ăn ái càng thêm thâm thiết.
 Khoát khoái năm canh quyền nhớ cảnh,
 Bơ vơ ngàn dặm yên tròng vời.
 Mong tiêm tiên học chức hườn hôn,
 Sợ nói chức máu tiên chẳng dạy;
 Hầu bạch phật hồi phương hiện thế,
 Chín e phương nhiệm phật khôn truyền.
 Dưa dầm đồng e thấy đời trá,
 Nhấn nhẹ chàng sợ cột mao măng.
 Buồn nỗi thiệp niên số phận hèn,
 Ước chưa dựng Ngọc-tiêu tái thế;
 Đợi ơn chàng kiêu chằm nghĩa cử,
 Dám xin nhờ tiên tử hộ thân.
 Rày chàng nằng nương nấu chồn này,
 Nên liệp phải thờ than duyên cũ.
 Ngửa dạy mây lời làm sự,
 Kính dâng hai chữ bình yên.
 Thốt thời trao một bức vào tiên,
 Trăm lạy ta chàng còn ở thế;
 Sực sùi rưới vài hàng châu lụy,
 Năm mây xin thiệp trở lên tiên.

Ta bèn : Mở cửa chùa ngồi dậy,
 Ra sân phạm đứng trông.
 Mái nọ canh gà, gương hạt gát đầu non
 chích chích,
 Bền kia cửa lục, chiến vàng soi mặt nước
 chinh chinh.
 Ngõ là Động-phủ hội tam sinh,
 Chẳng khác Hống-càn trung nhứt mộng.
 Từ như sanh, vạng như tốn,
 Lòng chỉ thành đầu có;
 Cảm tất thông, cầu tất ứng,
 Lẽ lai cách chi thông?
 Bền dâng rượu cúc đã đủ ba tuần,
 Phỉ mượn bút son tả để một luật.
 Chung.

NGUYỄN-KHẮC-HUỆ, kính lạy.

Ngày 10 Avril 1903.

GIÁ LÚA GẠO

	VINH-LONG	SỐ-CÔNG	BẮC-XÁU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	2 \$ 92	2 \$ 92	3 \$ 95
Gạo lức nhà máy mỗi tạ 134 cân hay là 61 kilos 700.....	5 Phần thóc trong 1 trăm 10		
Vào bao sắn, khổ thước.....	15		
Gạo trắng nhà máy.....	20		
	Tùy theo đầu sàng và lốt xâu.		

LỜI RAO

Nhà quán tây và café mới lập tại Chợ-lớn,
đường l'avenue Sacaró.

Kính rao cho chư vị Viên-quan quý-khách
 đặt rõ, tại nhà hàng tôi mới lập đây, có
 bán rượu ngon ngọt bỏ mát đủ, và cỗ cơm
 tây mỗi ngày hai buổi, đồ xôi dùng sạch
 sẽ ngon bèo, vị văn đúng mực, như nhà
 hàng của người Langsa; lại có dăm đồ ngon
 khéo trong ngày thứ năm và thứ bảy mỗi
 tuần, hơn ngày thường; nghĩa là có bánh
 ngọt và Sorbets.

- Giá một bữa ăn 1 \$ 40
- Giá 15 cachets 15 00
- Dùng trọn tháng 50 00

Như muốn dùng cơm khuya xin phải cho
hay trước ít nữa là một giờ.

Giá cơm khuya kể theo từ món.

Tại khách-lầu có hai cái salons riêng, rộng
 mát đẹp hơn chỗ thường như Tôn-Viên và
 quý khách muốn Yên-âm, xin tỏ trước dặng
 sửa soạn phân biệt sang trọng hơn.

- Giá một bữa ăn 3 \$ 00

Còn Tôn-Viên quý-khách muốn đặt, hoặc bánh
 ngon, hoặc tiệc đám cưới, tân gia chỉ, xin đến
 tôi dùng giá rẻ và đồ ngon. Sau hết tôi kính
 xin chư vị đôi chút tình mơn với tôi, là người
 bôn-quốc. Đã biết vui đâu cũng sự vui, duy
 đến tôi thì cảm ơn lắm. NGUYỄN-VĂN-VĂN.

Cựu Bộ-thiện của quan Phó-Soái-Nam-kỳ.