

TUẦN BÁO
NÔNG CỎ MÍN ĐÀM

45--95

03 - 7 - 1902

25 - 6 - 1903

việc lợi chung cho bầu bạn. Anh em chúng tôi sẽ rắng làm thêm một ít năm nữa, đến ấy cũng nhờ có chư vị giúp mua mới làm được. Xin vị nào có mua phải gởi thơ và trả bạc trước mới được thả miết lòng trước, thì đáng lòng sau. Chư vị có mua cũ thì chúng tôi xin gởi thơ trước khi mang, năm mươi bữa đợi cho bọn quân lo lắng gỡ nhứt-trình luôn luôn; đâu không muốn mua nữa cũng xin trả lời cho biết trước, đừng cho anh em chúng tôi liệu sự tới lui.

It lời tâm khêu xin bạn thương lòng.

Thương cỏ luận

(tiếp theo)

Kính xin ông chủ bút nhứt trình đem vào thiên « Thương-cỏ luận » truyện này tưởng cũng là nên ghé mắt đáng lòng tai cho rõ biết.

Chuyện Đồi.

Một người kia đi đường núi. Y đi đến một chỗ có viên đá lớn lăn ra bao giờ bị búng đường sá; phía tay mặt, phía tay trái cũng không có thể nào mà đi qua cho được.

Khi ấy anh ta lúc lắt xỏ thử viên đá cho trông mà qua; làm cho mệt, chớ cũng không được. Y ngồi buồn xo và nói trong bụng rằng: « Đến rồi đây, trong chỗ quanh hiên như vậy, không có nước, không nơi nương dựa, có thể mất rắng, khi mà thú dữ nó ra đi kiếm thịt, thì mình sẽ ra thế nào chứ? »

Trong lúc anh ta suy nghĩ như vậy, có một người khác cũng đi tới đó; người này rắng cho mệt sức xỏ viên đá rồi cũng cúi đầu khoanh tay ngồi đó.

Kề người này cũng có nhiều kẻ khác đi đến đó, không người nào xỏ viên đá cho nổi và ai này lo sợ càng nhiều.

Khi ấy có một người nói với mấy người kia rằng: « Các anh em! không có ai trong chúng ta làm cho nổi, vậy chúng ta hiệp lực với nhau làm thử coi có nổi chăng. »

Mấy người đều đứng dậy đồng hè xỏ viên đá đi xuôi, rồi thượng lộ cùng nhau bình yên vô sự.

Kề đi đường vẫn là con người; đường đi cũng như cuộc đời, viên đá chẳng khác chi những sự khó người đời trong lúc bình sanh thường khi hay gặp.

Không ai xỏ viên đá một mình cho nổi; mà mấy người đi đường với nhau, hiệp lực thì là được đó thôi.

Ấy là truyện xảy tới thầy trong Độc-pháp của ông Machuel, tôi diễn ra cho các qui viên nhân lắm. Coi đó mà coi, nghĩ như cuộc đại thương, người mình chưa từng làm là bởi ai lo phận này, nên gọi là khó. Chi như đồng tâm hiệp lực được thì tôi tưởng cũng dễ như chơi.

Thỏ-Châu-Thơ-Sanh.

(Bài này thể dờ mặt ký thương-cỏ luận)

Tam-quốc-chí tục dịch

(tiếp theo)

Đi đến đất Lịch-dương, gặp một cơ quán, một người đi trước, tư chất phong lưu, hình dung tú lệ, thấy Tôn-Sách bèn xuống ngựa mà lạy; Sách xem người ấy, là người ở sông Lư-giang thành Thơ-thành, họ Châu tên Du tự Công-Cẩn. (Nguyên lúc trước Tôn-Kiên đánh với Đổng-Trác, dời nhà về Thơ-thành, Du với Sách là người đồng tuổi, giao tình thiết lắm, kết làm anh em, Sách lớn hơn Du hai tháng, Du kính Sách là anh; chú của Du là Châu-Thượng, làm quan Thái-Thủ Đôn-dương, nay Du qua đó thăm chú, đến đây mới gặp Sách.) Sách thấy Du cả mừng, tỏ hết tình trong của mình — Du nói: « Tôi nguyện ra công khuyến mà dặng cọng đó đại sự với. » — Sách mừng nói: « Ta dặng Công-Cẩn, việc lớn phải xong vậy. » Bèn khiển ra mắt với bọn Châu-Trị, Lữ-Phạm. — Du nói với Sách rằng: « Anh muốn nên việc lớn, vậy có biết đất Giang-dông có hai họ Trương chăng? » — Sách nói: « Hai họ Trương ấy làm chi? » — Du nói: « Một người ở Bành-Thành tên Trương-Chiêu tự là Tử-Bồ; một người ở Quảng-lãng tên Trương-Huyền tự là Tử-Cang; hai người đều có tài kinh thiên vĩ địa, hơn tránh lời loạn, ở ẩn nơi đây, anh sao chẳng rước đó. » — Sách mừng bèn khiển người đem lễ đến rước. Hai người ấy đều từ chẳng đến. Sách bèn bốn thân đến nơi nhà; trò chuyện rồi cả đẹp; hết sức rước đó, hai người mới chịu đi. Sách bèn cử Trương-Chiêu làm Trương-sứ, kiêm chức Quân-trung Lang-tướng; Trương-Huyền làm Tham-mưu Chánh-nghị Hiệu-húy. Rồi thương nghị đánh Lư-Điêu.

Nói về Lư-Điêu tự là Chánh-Lễ, người đất Đổng-thể huyện Mâu-Binh, cũng là đồng tôn thất Nhà-Hiến, cháu của quan Thái-húy là Lư-

Lũng, em của Lư-Đại làm quan Thứ-sử Giang-châu; nguyên trước làm quan Thứ-sử Dương-châu đồn nơi đất Thọ-xuân; bị Viên-Thuật cản qua đất Giang-dông, cho nên đến ở nơi Khúc-a. Nay nghe Tôn-Sách kéo binh đến, mau nhóm các tướng thương-nghị — Tên bộ tướng là Trương-Anh nói: « Tôi xin lãnh một cơ quán, đồn nơi sông Ngưu-chữ, đầu có trăm muôn binh cũng không giám đến gần. » Nói chưa dứt lời, dưới tướng có một người kêu lớn nói: « Tôi nguyện làm tiến bộ Tiên-phong. » Chúng xem người đó, là người đất Đổng-thể-huyện Huỳnh-huyện tên Thái-sử-Từ; Từ giải vây nơi Bắc-hải rồi tới thăm Lư-Điêu, Diêu cảm ở dưới tướng, ngày nay nghe Tôn-Sách đến bèn xin làm tiến bộ Tiên-phong. — Diêu nói: « Người tuổi còn nhỏ chưa khá làm Đại-tướng chỉ ở một bên ta đây nghe dạy. Thái-sử-Từ chẳng vui rồi lui ra. Trương-Anh lãnh binh đến sông Ngưu-chữ, chứa lương mười muôn nơi đất Mãng-các. Tôn-Sách dẫn binh đến Trương-Anh ra nghinh địch, hai bên quân đều nhóm nơi ngọn sông Ngưu-chữ. Tôn-Sách ra ngựa, Trương-Anh cả mắng, Huỳnh-Cái, bèn ra đánh với Trương-Anh chẳng đến vài hiệp, bỗng đầu trong cơ quán của Trương-Anh cả loạn lời thông báo nói trong trại có người phóng hỏa, Trương-Anh mau kéo quân về, Tôn-Sách dẫn quân đuổi theo, thừa thế đánh rết, Trương-Anh bỏ sông Ngưu-chữ chạy về núi mà trốn. (Nguyên sau trại ấy bị phóng hỏa, cũng bởi hai viên tướng mạnh; một người ở sông Cửu-giang đất Thọ-xuân, họ Trương tên Khâm tự Công-Dịch, một người cũng ở sông Cửu-giang đất Hạ-Thái họ Châu tên Thới tự Lưu-binh; hai người này đều gặp đời loạn, nhóm nhau vào ở đất Đổng-lữ, đi ăn cướp trong sông mà ăn; nghe đã lâu rắng Tôn-Sách là hào-khiết đất Giang-dông, hay chiêu kẻ hiền nạp kẻ sĩ cho nên dẫn cả bọn hơn ba trăm dư người dặng đến đây.) Sách cả mừng dùng làm xa tiến Hiệu-húy; thủ dặng sông Ngưu-chữ và đất Mãng-các, lương thực quân khí cùng si tốt dầy hơn bốn ngàn người, bèn tấn binh đến Thần-Đình.

Trương-Anh về lạy ra mắt Lư-Điêu, Diêu giận muốn chém đó, Mưu-sĩ tên là Trá-Dung và Tiết-Lễ khuyên khỏi; mới khiển đón binh nơi thành Linh-lãng cự địch. Lư-Điêu mình lãnh binh đến Thần-đình hạ dinh phía Lãnh-nam, còn Tôn-Sách hạ dinh phía Lãnh-bắc.

Sách hỏi người thổ nhơn rắng: « Gần nơi núi đây có miếu vua Hôn-quang-Vô không? » Người thổ-nhơn thưa: « Có miếu ở trên chót núi. » Sách nói: « Ta đem năm trăm bao thầy vua Quang-Vô với ta đến ra mắt, ngày nay ta phải đến cúng đó. Chưc Trương-Sử là Trương-Chiêu nói: « Chẳng nên, ở bên chót nam có trại Lư-Điêu, thoãn có binh phục nài sao? » Sách nói: « Thân-nhơn giúp ta, ta đâu sợ vậy. » Bèn mang giáp cấm thương lên ngựa đàn bọn Trình-Phổ, Huỳnh-Cái, Hàng-Dương, Trương-Khâm và Châu-Thới cùng mười ba quân kỵ ra trại lên chót núi. Đến miếu xuống ngựa đốt hương lạy rồi, Sách đi lối trước qui chúc rắng: « Nếu Tôn-Sách dặng lập nghiệp nơi đất Giang-dông dặng dựng lại cơ nghiệp của cha, nguyện sùng tu miếu vô bốn mùa qui tế. » Chúc rồi ra miếu lên ngựa đỏi lại các tướng mà nói rắng: « Ta muốn qua chót núi dặng thăm xem trại sách của Lư-Điêu ra làm sao. » Các tướng đều nói rắng chẳng nên, Sách chẳng nghe theo, bèn đóng lên chót núi, ngó qua cụm rừng hướng nam. — Sớm có quân phục về phi báo với Lư-Điêu. — Diêu nói: « Ấy là cái kê của Tôn-Sách dụ địch, chẳng khá đuổi theo nó. » Thái-sử-Từ hăm hở nói rắng: « Lúc này không bắt Tôn-Sách bèn chờ lúc nào? » Bèn chẳng đợi tướng lĩnh của Lư-Điêu, mình mang giáp lên ngựa cầm thương ra dinh, cả kêu rắng: « Có mặt lớn, chớ ta theo. » Các tướng không động duy có một tướng nhỏ nói: « Thái-sử-Từ thiệt là tướng mạo vậy, ta phải giúp đó. » bèn giục ngựa đóng đi, các tướng thấy đều cười. — Tôn-Sách xem rồi giẫy lâu mới trở ngựa lại, lúc đang đi qua chót núi, chính nghe trên chót núi kêu nói: « Tôn-Sách chớ chạy. » Sách đỏi lại thầy hai người hai ngựa bay xuống chót núi, Sách đem mười ba quân kỵ bãi khai trận thế, dùng ngựa hoành thương đứng dưới chót núi chờ đó. Thái-sử-Từ kêu lớn nói: « Người này phải Tôn-Sách không? » Sách nói: « Người là người nào? » Đáp rắng: Ta thiệt người Đổng-thể, tên Thái-sử-Từ, quyết dời bắt Tôn-Sách vậy. » Sách cười nói: « Ta đây, người hai người đến đánh ta một người Ta chẳng sợ người, như ta sợ người thì ta thiệt chẳng phải Tộc-bá-Phù vậy. Từ nói: « Hết thấy bọn người đến đến ta cũng chẳng sợ. » Dục ngựa hoành thương thẳng đến đánh Tôn-Sách. Sách dùng thương nghinh địch hai ngựa giao nhau đánh hơn năm mươi

hiệp, chẳng phân hơn thua. Bọn Trinh-Phổ thám thám khen lạ. Từ thầy Tôn-Sách, phép thương không nữa máy sai chạy, bèn giã đồ thua trả bại; dựng dần Tôn-Sách cần theo, Từ chẳng có nơi theo đường cũ lên chốt núi. Bèn trở qua sau lưng núi Sách cần đến nạt lờn nói: «chạy, thiệt không phải là người hảo-hôn.» Từ nghĩ thám trong lòng nói: «người có 12 kẻ từng khinh ta chỉ có một mình nộ bất dặng người, thì các người đó giữ lại, chỉ bằng dẫn nó đi đường khác làm cho lạc đường rồi ta sẽ xuống tay.» Bởi vậy và đánh và chạy. Sách lẽ nào khứng bỏ, cần thẳng đến chỗ đất băng, Từ trở ngựa lại đánh nữa, đánh đến năm mươi hiệp, Sách một thương đâm tới, Từ né qua đờ người thương lại, Từ cũng vậy một thương đâm qua, Sách dờ người thương lại; hai người dùng hết sức, nhảy xuống ngựa một lược, ngựa chạy đi đâu không biết hai người đều bỏ thương đánh vật cùng nhau xé rách nát hết áo chiến bào. Sách lệ tay giữ chặt cây kích vẫn ở trên lưng Thái-sử-Từ, Từ cũng giữ chặt cái đầu-màu của trên đầu Tôn-Sách, Sách lấy kích đều đâm Từ, Từ lấy cái đầu-màu đỡ ra. Bỗng đầu tiếng hét đầy vang là quân của Lưu-Diêu kéo đến tiếp ứng, ước có dư ngàn, Sách trong lúc hoàn cấp, thì bọn Trinh-Phổ và 12 quân kỵ cũng lược đến. Sách cùng Từ mới buồn tay ra, Từ vào nơi trong quân bắt một con ngựa cảm thương lên ngựa bèn trở ra trận, ngựa của Tôn-Sách thì Trinh-Phổ bắt dặng, Sách cũng lấy thương lên ngựa, Lưu-Diêu một ngàn dư quân, còn Trinh-Phổ có 12 quân kỵ, hớn chiến với nhau đánh giết tới dưới núi Thán-Điab, tiếng la hét cả dãy, Châu-Du lãnh quân kéo đến, Lưu-Diêu mình dẫn quân lớn rượt xuống dưới núi, lúc gần trời tối mưa gió ào đến, hai bên đều thâu quân.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Liệt nữ truyện.

(Tiếp theo)

Thì ông Trần-huy-Tiên bụng bác hồ nghi. sáng ra lật lật chạy thẳng ra sau quán, thấy một người con gái chừng 17, 18 tuổi bị trói bỏ trong cũi; trên cánh tay có dấu lật một miếng thịt máu chảy trắng trẻo. Ông ấy mới bước lại gần mà hỏi? Thì người con gái ấy thuật đủ đuôi đầu. Ông Trần-huy-Tiên nghe rất động

lòng, mới nói với chủ quán cho ông chuộc nàng ấy, kéo tội nghiệp. Chừng ông Trần-huy-Tiên tính trả bạc tiền cho chủ quán xong xuôi rồi, mới lại mở trói cho nàng Lâm-Anh.

Trong lúc ông Tống-trần mở trói cho nàng Lâm-Anh; không biết người có ý riêng gì hay là ơ hồ trả trợn, tay có tuồng pha chỉ vào thân thể nặng nề; cho nên nàng Lâm-Anh mới khóc mà thưa rằng: Kể từ hèn muộn đời thương quan, có lòng đại đức, cứu kẻ làm nàng; ơ ấy muốn kiếp ghi xương; dấu tội có thác về chín suối cũng không dám quên. Nhưng vậy tôi xin thương quan để cho tôi yên phận như vậy; quyết thác mà thôi! Bởi thân phận con gái, ruồi sanh nhấm đời ly loạn, đời nào theo đời này; may nhờ ruồi chịu, phải chịu với thằn; một lần cha mẹ định rồi, dấu sống chết cũng đủ phận làm con, thà thác mà non sông không hổ; hơn để chờ qui-quan ý có tiền chuộc sống người hèn mà hoài huân cái thân.

Trăm lay qui-quan để cho lời chiếu theo mạng số, chết rất an lòng; chờ như tôi bây giờ mà ham sống, theo với qui-quan, thì đã đành rồi; sau bằng mà chà mẹ tôi có ngày nào tưởng đến, biết dấu mà viên thắm cho thấy; có phải là: Mặt đánh không thấy, mà xương tàn cõi ruồi cũng không! ấy thắm biền là ngăn nào! Chờ như tôi mà liêu theo số phận, nói cho cùng đi nữa! Chủ quán làm hàng lây thịt mà nuôi bụng thể gian, đánh rồi! thì cũng còn, có lẽ, một hai lóng xương rơi rớt lại đây, là tình huyết của mẹ cha sanh thánh, cũng dặng phưởng phất như còn; Tuy hớn lia khỏi xác, rồi thì mặt dấu, chờ dưới cửa tuyết cũng an tâm. Xin qui-quan lấy tiền lại, dùng cho tôi theo số phận làm người gặp biền!

Trong khi nàng Lâm Anh thang thờ thì người chủ quán nghe cũng động lòng. Hỡi còn một chút lương tâm. Cho nên đem tiền bạc mà trả lại cho Trần-huy-Tiên, và lại cắt giấy tháo cũi cho nàng Lâm-Anh ra về. Bởi có ông Trần-huy-Tiên tại đó cho nên tên chủ quán cũng có ý sợ phép, miệng cượng chiếu theo bụng người lương thiện. Nên mới liêu nàng Lâm-Anh về với cha mẹ, còn chuyện tiền bạc không nói đến.

Ông Trần-huy-Tiên cũng cảm người tình, hiểu con nhà thôn dã; vì vậy nên số bạc chú quán trả lại cũng cho luôn nàng Lâm-Anh đem về cho cha mẹ, và lấy vàng bạc khác đem trả cho chủ quán.

Nàng Lâm-Anh lay tạ cảm ơn; song dùng dặng không lẽ bỏ đi, làm sao cho dành với cứu tử; mà lại cha mẹ mình đã lấy bạc tiền rồi. Chủ quán một hai đánh lòng cho về, trước mặt quan Trần gọi là ơn. Còn ông Trần-huy-Tiên cũng nói hết lễ thiệt hơn cho nàng ấy về. «Kẻo e khi ông đi mà mang hại.» Nàng Lâm-Anh lay tạ từ người rồi mới ra khỏi cửa.

Chừng vài năm sau giết yên, ông Trần-huy-Tiên mới tiếm đền mà cưới nàng Lâm-Anh cho con mình là Trần-huy-Hậu.

Từ đó Nàng Lâm-Anh hèn nặng, phụ đạo chuyên cần, công có cung phụng, trọn đạo làm dâu, gồm lo gia thất; làm cho cả họ Trần đẹp mặt nở mày, thương hơn con ruột.

Sau qua triều Thanh Trần-huy-Hậu thi đậu Thám-hoa, sung bổ Hào-lâm, lần lần lên tới bậc Thượng-thor; Còn nàng Lâm-Anh sắc lạng nhai phẩm phu nhân; lại sanh ba người con trai, học hành tốt chúng, thi đậu cao danh, vinh hiển cả nhà, coi có phải:

Mẹ hiền từ thì sanh con thảo qui.

Sau nhà sử có thi rằng:

Phụ đạo gồm no cũng bầu đời,

Hiếu trinh đời vẹn thuận lòng trời;

Đầu khi sống thác đứng sai dạ,

Hết hết gian truân rõ bụng người.

Con người ta chẳng những là con gái dờn bà, dờn ông, hèn làm người phận nào giữ theo phận này, lúc khó thì chịu khó, dễ cũng làm theo dễ vững dạ yên lòng; cứ đường phải mà đi; ở ăn một mực, dấu sống thác cũng cảm tâm. Chết mà phải đạo cũng yên, hơn là sống mà muốn người chưởi mắng, như nhứt cùng đời ích gì cho mà ham sống.

Cần tai Trinh hiền hổ, nữ nhi như thữ, thề vạng bắt cặp tai.

Cải-vang: NGUYỄN-VIỆT-KHUÔNG, Phụng-soạn

Độc-phủ Đức tiên du.

Mới hay tin ông Độc-phủ-Sứ hàm tại Ba-vát thế thế Quan Độc-phủ này, nguyên quán tại Ba-vát (Bentre) huyết danh là Tự, dặng tịch, Nguyễn-hữu-Đức, tên chữ Thiện-Nguyễn.

Thuở con Thái-bình, chuyễn đường cư tử, vào trường lạc đệ, nên vào ở Học sanh tại tỉnh Vĩnh-long là năm 32 tuổi, dặng đợi khoa sau. Ruồi thay cơ trời đầu bể, vạn nước nang kỳ; tỉnh thành

thắt thủ đạo thánh không rời; nên lẽ phải trở lại cô hương là làng Phước-hạnh, tổng-Minh-thiện (Mỏ-cây), ăn dặt một ích năm, kẻ đầu Mỏ-cây nhà sự; bắt đất đi phải ra mà làm phó tổng, trước gánh vát nợ đời sau bảo toàn cổ lý; làm người thức thời trị loạn, chiêm nổi theo đời, cho nên qua năm 42 tuổi, thăng thọ cai-tổng; cũng bởi lòng người ôn đở khoan hòa, trong mười năm hành chánh được công; cho nên qua năm 52 tuổi; thăng trật nhì hạng tri-huyện. Từ đó hoạn đồ tấn phát, được lên tri-huyện hạng nhứt luôn theo. Qua đến 62 tuổi thăng thọ Tri-phủ hạng nhì rồi 65 tuổi lên luôn Tri-phủ hạng nhất; lại dặng thưởng hai bài bội tinh. Chừng năm 68 tuổi xin hưu trí về nhà; ăn tặng hàm Đốc-phủ sứ. Năm nay từ lộc, hưởng thọ 72 tuổi chẳng; người từ lúc xuất thân, cho đến ngày trả hết nợ đời, đều dặng số 2 phần nhiều trong mây năm phát đạt.

Quan Đốc-phủ này, hơn phẩm khoan hòa, văn chương lợi lạc, cận hiến ái sĩ. Lại từ ra làm quan cho đến ngày hưu trí, không thuyên bỏ đâu xa cho khỏi tỉnh Bentre ấy là một đức may. Há là, ra làm Tri-huyện hạng nhì cho đến Tri-phủ nhứt hạng cũng khỏi mang tiếng với đời, không phụ người đất nước, qua biền hoạn êm dăm đường công danh tấn phát. Đền pay tuổi dư bảy chục, nhà được ấm no, con cũng nên người thân danh ven về, ấy là ba đức may.

Trong ba đức may của người, thì kẻ hậu sanh rất kính, kính là kính người phúc-đức, sanh thuận tử an.

Kể chép chuyện này trước tỏ lòng đồng đạo, mà đưa người dị lộ, trăm năm dấu thác cũng như còn. Tuy nay kể dương trần người tiều cảnh; cũng ven nghĩa xưa sau; cảm thay tình trí ngộ lời sanh tiền không kẻ tuổi già với bọn thiếu niên, cũng không trông quyền cao mà phụ người nghiên bút.

VÀNG-SANH-BI-SOẠN, Bentre.

Ký vụ Quán-hạt hội-dồng

LUÔNG-KHẮC-NINH,

văn ký

Quý Hữu:

Có nhớ ngày 23 tháng 5 này trong năm Bình-thần (1896) là ngày nhà thầy chúng ta là Khắc-Kỳ Nguyễn-phục-Lễ tiên du chẳng? Minh đều

biết thấy mình không con, nhớ đèn ngày thì
lầy lầm thắm cho dâng tiên giác của mình, tôi
buồn dờ tập văn-thơ của tôi ra xem cho khuấy.
Tập văn thơ ấy bỏ đẹp đã lâu nó đã mốc
meo và có hơi (?) Song lật đèn bài văn khi nọ
chúng ta đưa thấy chúng ta lên đường, tôi
nghĩ dinh du hà lúc-luận, như nghĩa gia vi chi.
Tôi lật đặt biên giới cho quý hữu xem lại mà
nhớ đèn nhà thấy với thì linh sáng hãy còn,
đạo người bắt thạt.

Hỡi ơi!

Biển học sóng xao. Rừng nhu cội ngã.
Sớm trưa trưa sớm, lệ lãng cái bóng quan âm.
Đưa rước rước đưa, thắm thoát con dò tạo hóa.
Nhớ tôn sư xưa:
Tánh chuông thẳng ngay. Lòng bén sắt đá.
Chữ bản nhi lạc,
Dầu dai com bầu nước cũng vui lòng.
Cầu phú thường kiều,
Thả gánh mặt lập tại cho rãnh dạ.
Klêe-khoãn say sưa mùi đạo,
Hôm mai dạy bảo trẻ đời pho.
Dấn dè chờ đợi tuổi trời,
Thong thả vui về lòng bát nhả.
Hiền-lãnh đều biết mặt,
Trong xóm giếng xưng phật cũng thường.
Non núi chẳng cần cao,
Giữa thiên-thị có tiên mới lạ.
Những tưởng đơn thành hữu nhứt,
Trăm năm roi dẫu trường sanh;
Nào hay thiên tán tư văn,
Dây phúc khéo xươi đời ngã!

Ơi!

Trưởng Đổng nhện giã. Sân Trình tuyết rã.
Cám là cám lúc mười năm dây dăng hòa,
sau người trước, nhỏ to mây về son to;
hương là hương khi ba thước lập văn chương,
thắm mưa sâu, sủi sục một gò cát khỏa.
Bầu dấm trách sớ kia vắng vôi,
Đèn chường ni biết trước, xe máy ngựa gió,
Đàn tranh rang khỏe gót tiều diều.
Nhưng mà than trời nọ hẹp bởi,
Đèn chường chút nời sau, bát nước vừa hương,
Vết yếu đau lòng có quả.
Đèn thương ngại bụng hạn dầu.
Đèn có danh phán hương hòa?
Đèn một nhà tình từ,
Đèn mệnh lạc xin đừng,

Mai dà hai ngã âm dương,
Trở lớn bé trước sau lay tã.
Hỡi ơi thương thay!
Có linh xin chường.
Hựu văn: Tịnh đời từ làm du tại nhứt,
Sầu lưu học hải bất cang thời.
NAM-SONG-THỊ kính.

Quảng văn thi cuộc.

(Tiếp theo.) — Xin coi số 39 lời 43.

Trong mây số trước đó tôi có xin chữ văn
nhơn tài từ làm bài thơ trái lại thơ xưa chơi.
Tôi lấy đề như vậy: « Thanh ny hối tục. »

Có nhiều người nói còn khiêm ý, chưa được
trái cho mây, nói sao không cho có vài đi luôn
vô thanh-lầu cho rồi. Tôi nghĩ thơ xưa có mùi
đạo đức, ví như hiệu « quá tắc vật dăng cải »
thì là phải lắm. Minh nay muốn cho vui, làm trái
lại mà chơi, thủ nghĩa hối tục cũng đã hiềm rồi,
còn phải lộ ra chi cho lắm. Xin các văn nhơn
muốn hiểu ra xa thêm nữa cũng được, tùy thích
mỗi người. Sắt ra lầy chống cũng tục, mà làm
chi tục tiêu nữa cũng tục. Nhưng theo ý tôi
sắt ra lầy chống làm ăn thì phải cang thường
luân-lý hơn.

Nay các chỗ cũng đã gửi thơ đèn bọn bọn
và có nhiều qui viên tỏ rằng không biết « Quảng-
văn-thi-cuộc » thâu thơ tới khi nào không thấy
tự trong lời rao.

Vậy bọn-cuộc xin các văn-hữu có làm, mau
mau gửi đèn kéo bọn-cuộc bằng ngày trông đợi
và đã nhứt định đầu tháng Aout tới đây thì
chọn thình người khảo duyệt. Vậy những bài
thơ gửi đèn sau khi đó thì sẽ đề ngoại cuộc.

Luôn điếp tôi xin dân tịch bài thơ « Lão-kì-
qui-y » trước cho các qui viên tưởng âm, sau
cho rõ tích văn phở nguyên lưu ra thế nào.

Lúc ông Trần-Huỳnh (Tuấn-phủ: Huỳnh-
mãn-Đạt) trí sĩ về ở Rạch-giá, có làm bài thơ
« Đi đi tu » như vậy:

Lầu cao thành thất tiếng chuông truyền;
Tĩnh giác cao dượng lực ngựa nghiêng.
Mượn chiếc thuyền tình qua biển khổ;
Bùa con sóng sắc đến rừng thuyên.
Sợi gương trí huệ treo lòng tục;
Lân chuỗi Bồ-lê dật trái duyên.
Hồng mắt cửa không trăng gió sân,
Dầu không nên phật cũng nên tiên.

nội Sơn-âm. hai bên trán giao mặt, Tôn-Sách
ra ngựa nói với Vương-Lãng rằng: « Ta đây
binh nhơn nghĩa, đèn dặng an dật Tích-giang,
ngươi có chi mà giúp kẻ giặc. » — Lăng mắng
rằng: « Người lòng tham chẳng biết vừa, đã
dặng Ngô quận còn lại ép giặc bờ cõi ta;
ngày nay ta quyết báo cứu dùm cho họ Nghiêm. »
Tôn-Sách cả giận, dang muốn giao chiến, thì
Thái-sư-Từ đã sớm ra. Vương-Lãng giục ngựa
huơ dao đánh với Từ, chẳng dặng vài hiệp,
tướng của Lăng tên Châu-Kỳ riết ra đánh giúp.
Huỳnh-Cái ở trong trận của Tôn-Sách, sai ngựa
ra đón đánh với Châu-Kỳ; hai bên tiếng trống
cả rung, đầu chiến cùng nhau, bỗng dặng
sau trận của Vương-Lãng loạn trước, cũng bởi
có một đội quân ở dặng sau đánh đèn. Lăng cả
kinh, kiệp trở ngựa lại dặng ngăn. (Nguyên
lại Châu-Du cùng Trình-Phổ dẫn quân kéo bọc
đèn) vì vậy trước sau đều bị đánh, Vương-
Lãng thế ít địch chẳng lại dồng, hiệp với Bạch-
Hổ, Châu-Kỳ, vạch đường huyết lộ chạy vào
trong thành, dờ cầu Niêu-kieu đóng chặt cửa
thành lại. Tôn-Sách binh đóng thừa thế rước
đèn dưới cửa thành, phan bỏ chúng quân bốn
phía cửa phá thành. Vương-Lãng ở trong thành
thấy Tôn-Sách phá thành rất gấp, muốn kéo
binh trở ra quyết đánh một trận trời thác.
Nghiêm-bạch-Hổ nói: « Binh thế của Tôn-Sách
rất lớn, tức hạ phải hào sâu lũy cao vách cứng
chớ ra, chẳng dặng một tháng thì quân dặng họ
hết lương, tự nhiên chạy lui, chờ đến lúc ấy
thừa thế đuổi theo; chẳng mắc công đánh mà
dặng hơn. » Lăng ý theo lời nghị bèn cõ thù
trong thành Côi-kê chẳng ra. Tôn-Sách phá
thành luôn vài ngày chẳng dặng nên công, bèn
kê nghị với các tướng. Tôn-Tĩnh nói: « Vương-
Lãng ý thành chắc cõ thù, khó mà phá dặng;
lương tiền dật Côi-kê hơn phan nửa dón nơi
đất Tra-Độc, đất ấy khởi dầy chừng vài mươi
dặm, chỉ bằng dam binh chim cứ nơi trong đó,
ây gọi rằng xuất kỳ bất ý, đánh chỗ thình linh
vậy. » Sách cả mừng nói: « vì thức phụ dưng
mấy nhiệm đủ phá kẻ giặc vậy. » Bèn xuống
linh các cửa quân dốt dượt dưng cờ hiệu dật
lầm nghi binh, liền đêm rút binh vây nhấm
hương nam mà đi. Châu-Du lối trước thừa
rằng: « Chúa-công kéo róc hết binh, Vương-
Lãng ất ra, thành dưới theo, khá dưng kỳ binh
dặng đánh hơn nó. » Sách nói: « Ta nay sửa

soạn dặng lầy thành, chỉnh dề coi trong đêm
nay. » Bèn kéo quân mã đi.

Wương-Lãng nghe báo rằng Tôn-Sách kéo
quân mã trở lui, bèn dẫn các người lên trên
lầu địch-lầu xem coi, thấy dưới thành lửa khói
khắp nơi, cờ sanh cờ kị chẳng lộn, trong lòng
nghĩ hoặc. — Châu-Kỳ nói: « Tôn-Sách chạy
rời, nên bày kế ấy làm cho ta nghĩ vậy, xin khá
ra binh ra đánh đó. » — Nghiêm-bạch-Hổ nói:
Tôn-Sách đi đây chẳng dặng phải là muốn qua
đất Tra-Độc, ta phải dẫn bộ binh đuổi theo
đó. » — Lăng nói: « Tra-Độc thiết chỗ ta dón
lương, thiết phải đề phòng, người dẫn binh
đi trước ta theo sau, tiếp ứng. » Bạch-Hổ cùng
Châu-Kỳ lãnh năm ngàn binh ra thành đuổi
theo, vừa gần hết canh một, khởi thành hơn hai
mươi dặm; bỗng nghe trong rừng rậm một tiếng
pháo vang, lửa hùng lửa trời, Bạch-Hổ cả kinh
bèn dừng ngựa chạy trở lại. Có một tướng
dương trước dón dặng, trong lửa sáng xem thầy
rõ là Tôn-Sách vậy. Châu-Kỳ múa dao đèn rước
đánh, bị Tôn-Sách một thương đâm thác, chúng
còn dư lại đều hàng dậu. Bạch-Hổ vạch đường
huyết lộ trông dật Du-hàn mà chạy. Vương-Lãng
nghe đạo binh trước đã thua chẳng dám vào
thành, giắt bộ hạ chạy trốn qua góc biển, Tôn-
Sách kéo quân trở lại, thừa thế lấy thành trì, an
dịnh nhơn dân. Chẳng cách một ngày chỉnh thầy
một người, dam cái đầu của Nghiêm-Bạch-Hổ đèn
dưng cho Tôn-Sách, Sách xem người ấy mình
dài tám thước mặt vuông miệng rộng; hỏi thừa
họ tên thì là người đất Côi-kê, huyện Đu-Triệu
họ Đổng tên Tập tự là Ngươn-Đại. Sách mừng,
khiên làm chức Biệc-bộ-tư-mã. Từ đây phía bên
dồng đều bình tịnh, khiến người chú là Tôn-
Tĩnh dữ chỗ đó, khiến Châu-Trị làm Thái-Thú
Ngô-quận, rồi thâu quân về Giang-dông.

Nói về Tôn-Quờn với Châu-Thời giữ Tuyên-
thành bồng quân son tặc phát thình-linh, bốn
phía giết đèn, thuở vừa canh khuya chẳng kiệp
dề địch. Thời bồng Quờn dề lên ngựa dưng
dao chém tới, còn Thời thì ở trán đi bộ dề dao
giết giặc, chém giết hơn mười người, có một
người giặc theo sau, cõi ngựa cầm thương
thằng đèn dam Châu-Thời, bị Thời đỡ thương
gạt rớt xuống ngựa, giết dặng thương và ngựa,
giết dều huyết lộ cứu Tôn-Quờn ra, còn bao
nhiều quân giặc xa lánh, Châu-Thời mình bị
mười hai vết thương, vết kim thương phát sưng
lên, lách mạng ở trong giây phút. Sách nghe

nói cả kinh, dưới trường Đồng-Tập thưa rằng: «Tôi thường đánh với quân giặc biển, mình bị vài vết, nhờ một người hiền ở đất Cối-kê làm Quận-lại, tên là Ngu-Phang, giúp thuốc nữa tháng thì lành.» — Sách nói: «Ngu-Phang có phải là Ngu-trọng-Tướng chăng?» Tập thưa rằng phải. — Sách nói: «Ay là người hiền sĩ, vậy ta đáng dùng đó.» Bèn khiến Trương-Chiếu cùng Đồng-Tập đều đi nước Ngu-Phang, Phang dâng, Sách đãi lấy lễ cũ làm chức Công-tào và tỏ cái ý ra rằng xin thuốc. Phang nói: «Người làm thuốc ấy, là người ở nước Phái, quận Tiểu, họ Huệ tên Đà tự là Nguơn-hóa, thiết là thần y trong đời này, tôi đi giặt dền ra mắt, chẳng cách một ngày dần dần, Sách thấy thừa người, mặt còn trẻ tóc thì bạc, phải vậy có tướng hơn đời, mới đãi làm người thượng khách; rồi xin xem vết thương của Châu-Thới, Đà nói: «việc này dễ lắm, dấu một thang uống, trong một tháng lành.» Sách cả mừng, hậu tạ Huệ-Đà, rồi tàn binh giết trừ quân sơn tặc, đất Giang-nam đều bình định; Tôn-Sách phân bát tướng sĩ giữ gìn các cửa ải; một phía là biểu thần tàu trao-dinh, một phía kê giao với Tào-Tháo, một phía khiến người đem thơ cho Viên-Thuật, lấy Ngọc-tỷ lại; Viên-Thuật thâm có lòng xưng đế, gửi thơ lại không chịu trả; kiếp nhóm bọn Trương-sử, Dương-dại-tướng, dờ dặc, Trương-Huân; Kỷ-Linh, Kiều-Mông, Thượng-tướng là Lôi-Bộ, Trần-Lang, bả mười dư người đứng thương nghị, nói: «Tôn-Sách mượn quân mà ta mà đây việc, ngày nay dặng hết đất Giang-đông, chẳng lo trả ơn, mà lại dền đòi Ngọc-tỷ thiết là vô lễ; vậy dùng chức chi mà toan đó.» Chức Trương-sử Dương-dại-tướng nói rằng: «Tôn-Sách cứ hiểm nơi trường giao, binh rộng lương nhiều, chưa khá toan vậy: nay dặng trước đánh Lưu-Bị, dặng rữa hơn ngày họ vô cơ mà đánh ta, vậy sau rồi tính đánh Tôn-Sách cũng chưa chậm tới dưng một kẻ, khiến bắt Lưu-Bị trong ngày nay.

Chánh thị:
 Không dền Giang-đông đua hồ báo;
 Chinh qua Từ-quận đầu giao long.
 Chẳng biết thừa kẻ làm sao và nghe hơi sau phán giải.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Tài thọ luận.

Trong Chánh-kinh: có câu tài giả bởi chi; tuy là luận về thiên đạo chứ cũng không khác chi cùng phương trồng trọt (lạc) dưới thế này; ai này thứ mà coi; muốn trồng cây gì, hoặc ăn trái, hoặc che cỏ, hoặc dùng chuyện gì, mà không biết thời, ít lâu cũng chết. Thâm chỉ cây dứa nước mà bãi không biết còn không mọc thay; ấy là vật không khó gì huộc chỉ là cây trồng mà nhờ cậy. Vậy cho nên kẻ trồng cây, đều phải vung trồng, thì còn ngày toan ăn; chứ những kẻ hoan dặng, ở hờ, biếng nhát trồng cho có chừng mà bỏ cho sương trời phân đất, thì hay hơn đứng trồng.

Trồng cây ăn trái, ai hay siêng nắn săn sóc thì ăn dài ngày, trái cũng dậu dạt dọng sai; vì dậu trồng mà bỏ, đất phân phương tốt cho mây đi nữa, thì lại cây cội thêm loạn bị, nhảy nhánh ngang dọc; trái ra dều dặng; mười phân không còn năm ba phần; chừng ăn cũng còn chưa ngon miệng, huôn chỉ là bán chắc cho ai. Vì vậy kẻ lão viên, người nông giả; có trồng dưng nại công săn sóc, săn sóc là kẻ cứu trường. Như muốn trồng, dưng có ham trồng nhiều, cái lợi là ít mà lỗ tười? Chớ như trồng nhiều thì mình không có sức coi chừng săn sóc bởi bỏ vô ích; có hơn có lời: *Đa hư bất như thiếu thiết.*

Trong Nam-kỳ chúng ta đây; từ Saigon sắp lên Biên-hóa, Thủ-dầu-một tới Tây-ninh, thì tôi chưa từng cho mây, cho nên sự trồng tĩa không dám luận tới; chớ từ Mỹ-tho trở xuống ba tỉnh dưới này; tôi tuy hậu sanh, chớ cũng lủ thì nhiều khi: Những là: làm ruộng, lập vườn; đất giống, đất rày; đất cát, bả hèm; bãi bồi, gò nong; đất xộp, đất chai; năm trao bầy trở cho đều tuổi này, dấu rầu lộn tuyệt. Cũng vì lúc thiếu niên ghe lủo lưu lạc, tại loạn nên phải bỏ quê hương, hơn đời mà xa nhau rúng; nào làm rầy cuộc khoai, nào phác giống dều đậu, khi ở ruộng, lời về vườn; chỗ ở đời ba năm, chỗ vườn đời ba mùa; trâu có, tay có; làm dều chép đó, dặng cũng kỹ, thạt cũng ghi, cho biết làm sao. Đâu thạt khác, đất cát pha khác, chỗ nước phải thế làm sao? Chớ khổ làm sao? Thủy triều làm làm sao? Đất hột, đất yem, đất chói, đất bờ, chỗ làm sao lại có phen? Chỗ làm sao lại oi nước?

Đền tuổi này cũng gán tám chục? doái lại con cháu ít oi. Xưa cũng tưởng ghi chép cho tương, xét phận cho hằng; mà phỏng dạy lầy cháu con; không dè vô phước, hậu sự không người; nên biền ra đây, luận sơ lược theo xừ mình, mỗi tuần gửi cho bốn-quần Nông-cỏ ăn hành một bài. Gửi xin chừ quân-tử chớ khá chê khen; như người hào tâm dọng chi có coi, chớ phải cho phải, chớ quây xin sừa.

(Sau sẽ tiếp theo)

Bản-Gian: PHAN-CÔNG-VÕ lão-phu.

Ấu ấu tu tri.

(Xin coi số 31, 34 và 38)

Phàm muốn dạy con nít còn nhỏ học cho biết mặt chữ thì phải kiêm thê đem cái cuộc chơi của nó ra việc học mới được. Bằng mình róng mà ép nó làm thì nó mặt trí sáng đi.

Tôi xin-thuật chuyện sau này tôi đã thí nghiệm nói thiết là được việc lắm. Tôi có một đứa con gái, lúc nó bốn năm tuổi, nó thấy ngày tết trong nhà chơi bài tứ sắc; nó lượm bài cũ bỏ ra nó chơi. Cách vài bữa nào xe nào pháo, nẻo ngựa, nào tướng nào sĩ, nào chốt, nào trắng vàng xanh đỏ nó đều thuộc ráo; nhớ mặt chữ hết thảy.

Tôi nghĩ nó thuộc như vậy cũng vô ích quá, chỉ bằng kiêm thê cho nó biết cái có ích thì hay hơn. Tôi mới dấn mặt bài tứ sắc lại mà để chữ A B C vào vào, làm một bộ bài A B cứ mỗi chữ là hai cây hay là một túi cho nó chơi. Ban đầu trộn trao biểu nó lựa bài trúng nó chơi, lựa túi nào theo túi này. Cách vài bữa tôi biểu con nít xúng lại đánh chơi, giao cũ A-ăn A, B-ăn B vào vào, đánh cũng hồ mà ăn cũng hồ lên ra cho nó biết. Chẳng bao lâu 25 chữ A B nó đều thuộc và nhớ mặt chữ hết.

Bỏ cuốn văn A B ra đều biết mặt mỗi chữ cái, trong 25 chữ A B đọc chạy vo. Đổ rồi lần lần tập nó đánh văn quốc-ngữ, những chữ rề rề như chữ Ba, chữ mà văn văn. Một vài tuần lại dạy lần lần thêm nữa; vì như vậy cao-tác từ từ, hành viên tác từ nhi. Té ra con nít nhỏ mà học biết chữ quốc-ngữ chẳng bao lâu.

Phải biết dạy con nít nhỏ, khó có một cái cho nó nhớ mặt chữ. Làm như thế của tôi thì nó dễ

nhớ lắm, thầy chữ nào thì biết chữ này, như dính như in vào trí rồi.

Có người dạy con nít học A B cứ theo thứ tự chữ mà đọc, rồi nó thuộc nằm lòng nói như kết mà bởi riêng ra thì nó không biết dấu mà nói. Có đứa sáng nó bắt từ dấu đọc lại tới chữ hỏi mới nói. Như vậy thì phải lâu và phải nặng trí con nít không? Chi bằng tùy theo việc chơi của nó, kiêm thê cho nó chơi cho có ích, một ngày liêt ít, nhiều ngày hóa nhiều. Đa hư bất như thiếu thiết.

(Sau sẽ tiếp theo)

NGUYỄN-KHẮC-HUỆ
Giáo thụ trường Bền-tre.

Cảm ứng.

Triều Nam-Tông, đời vua Khánh-Lịch, có tên Lâm-thiên-Thận, người đất Giang-châu, con nhà phong hậu từ lương, ham học, hào tâm, cha mẹ mất sớm; học vừa đủ biết; kẻ lầy nhà nghèo, tánh hay tin lời tiên định, mỗi mỗi có dấu gì, thì đều biết khoa coi sóc, rồi mới dầm làm; năm Khánh-Lịch 15; anh ta đi buôn dền Từ-châu nghe có người Di-Nhơn ở tại Từ-châu hay thông tiên định; Thiên-Thận vào ra mắt mà hỏi sự chung thân. Ông Di-Nhơn quan hình khản sắc và làm quẻ tử-vi của anh Thiên-Thận rồi; qua ngày sau đưa cuốn sách đoán cho anh ta; trong sách ấy có mấy câu Sám như vậy: *Phùng khinh-tắc mại.* (Gặp cái gì nhẹ thì mua) *phùng mại tắc mại* (gặp ai mua thì bán) *phùng sơn mại tức* (gặp chỗ có núi chớ ngủ) *phùng thang mại dục* (gặp nước nầu đừng tắm) *phi từ phi lục* (chẳng phải bốn, chẳng phải sáu) *phi mễ phi tức* (không phải gạo cũng không phải lúa.) — Anh ta cứ mấy lời sấm ấy đọc hoài.

Qua năm sau anh ta đi tới tỉnh Giang-đông gặp bán tiêm-bức mua hết, chớ về Giang-châu lại gặp nhăm mùa Thời-khí, thiên hạ xúm mua anh ta bán một lời rười, bán hết thì mùa Thời-khí cũng hết. Chừng đi chuyên khác tới sông Tông-giang trời mưa giông lớn, lỡ tôi muốn đậu lại ngủ; chợt thấy chỗ gán núi, không chịu đậu, chèn qua khúc sông khác mà đậu. Khuya lại đêm ấy; hờn núi xuống sông, cả đoàn ghe đậu gán bị bại, mà ghe anh Thiên-Thận vô can.

Đền chừng buồn về tới nhà, thì vợ nhà anh ta đã có tư dâm với kẻ khác, song anh ta không hay; trong lúc anh ta gần về thì người vợ hay, trước có khặc ki với kẻ giao thông rằng: chừng anh ta về chị ta nấu nước cho anh va tắm gội; tắm gội rồi, tôi lại thăm canh, kẻ giao thông sẽ đột nhập, bề rờ nhắm dấu ai ước thì chém, thì anh ta sẽ chết, rồi sau vợ anh ta với kẻ giao thông ấy mà làm vợ chồng. Kê ấy là hai đứa gian ác biệt nhau. Ai dè khi vợ anh Thiên-Thận làm bộ máng chớng nấu nước là thom cho chớng xa về tẩy trần mà an tức; anh Thiên-Thận vừa sửa soạn tắm, nhớ lại câu *phùng than mặt đục*; thì không tắm, mà dôi rằng: lạnh chưa tắm dặng. Chị nọ thấy chớng không tắm, bèn quên lời hẹn hò với đứa tư gian mới tắm gội cho mình. Kê ấy tôi lại kẻ cường gian y kẻ ước định đột nhập canh thám; trong tay cầm gươm lẩn vào phòng trong là chỗ vợ chớng anh Thiên-Thận đương ngủ, mà rờ; quả dấu còn ước. Xuông gươm hạ sát bỏ lén lộn ra; sáng ra hay lại thì vợ Thiên-Thận đứt đầu, máu mủ đầy mùng Thiên-Thận mới hay

(Sau sẽ tiếp theo)

Phước-hậu: LÊ-ĐÌNH-CỦ soạn.

Gian tặc thọ hại.

Có một người tên Từ-Từ. ở tại Kinh-bành, dang Kiêm-Ngư, nhà nghèo ở chuug với anh ruột và chị dâu.

Một ngày kia người anh đi khỏi, người chị dâu tánh hiền đức lắm, mới nối với anh Từ-Từ rằng: « Gió bắt lạnh lắm, nhà chị em ta có một hầm lửa mà thôi, chẳng lẽ người nếm, còn người chịu lạnh nếu mà dùng chung một hầm lửa, thì thặc lẽ chị em nhiều lắm, để đêm nay tôi về nhà mẹ tôi tôi nghỉ. » Người chị dâu về nhà mẹ ngủ, đêm ấy chừng canh hai, mặt trăng mờ-mờ; xảy có một người con gái đẹp để đèn gõ cửa vào mặc áo hồ-cấu, tay xách một gói đồ, khóc nói với anh Từ-Từ rằng: « Xin người cứu giúp tôi cho ngủ đậu một đêm, thì tôi xin đền ơn cho người một cái áo hồ-cấu. » Bèn mở gói trao cho anh Từ-Từ xem thì thấy trong gói bông vàng nhiều lắm. Anh ta thấy người còn thanh sắc dung nghi

đẹp tốt và lại đồ nhiều. sợ chẳng biết con gái nhà ai trốn, nên lưỡng lự, nếu để ở thì e họa đến mình, còn đuổi đi thì không nỡ. — Anh ta mới nói rằng: « Có hãy ngồi đây, để tôi lại lời xóm tính chuyện riêng một giây lát, rồi sẽ về. — Nàng ấy vưng lời. — Từ-Từ đi ra khếp cửa lại, ảnh chạy qua chùa Thiện-giác-Tự đứng tỏ cùng ông thầy chùa tên là Chí-Viên, ông Hòa-thượng nấy tuổi tác đã lớn lại có đạo đức nhiều, cho nên anh ta tưởng kính trọng ông lắm. Lúc ông nấy nghe anh ta nói đầu ấy, thì ông bết hơn. ông nói rằng. « Ta e người vợ bé nhà từ-từ trốn chớng, nếu người chứa e có họa, còn đuổi đi thì không nỡ. Vậy thì chẳng bằng người ngụ nơi am ta, chớ sáng hãy về thì tiện hơn. » — Anh Từ-Từ nghe lay lắm phải, ở không về. — Nguyên ông Chí-Viên có một tên đệ-tử là đứa boan dăng, nó nghe rõ cũng do, mới lén giã là anh Từ-Từ qua nhà mở cửa, tặc đèn chạy vào ôm người con gái ấy mà ngủ gần bên hầm lửa. —

Đêm ấy người anh của Từ-Từ đi nữa dang lạnh lắm, trở về nhà tính lấy cái áo da về đèn ước chừng canh tư, thấp đèn vô soi, gần hầm thấy một người dờn ởng om một người dờn bá mà ngủ. Cả giận tưởng là em mình với vợ mình hòa gian cùng nhau, rút con dao chặc một cái đức hai cái đầu, nhà cha mẹ vợ ở gần, lật dật chạy qua hồ oán lên. Thì người vợ trong nhà nghe hô chạy ra, anh ấy thầy vợ ngờ là ma nó báo mình hải hồn la lớn lên, thì anh Từ-Từ cùng ông Chí-Viên đều chạy lại, tỏ việc đầu đuôi, người anh mới biết mình giết lầm, bèn báo quan, quan hình luận rằng, giết gian không tội; dạy treo đầu con gái ấy lên dặng cho cha mẹ bà con đến nhận coi là vợ con của ai. Thì không ai nhìn hệt. Anh Từ-Từ thương người con gái ấy, vì khi không dám mình chịu thặc, mới bán vàng và đồ trong gói mà chôn xác chị ta từ tở.

DANH TỬ-CỦ

Quảng văn thi cuộc.

(Tiếp theo.) — Xin coi số 30 tới 43.

Trong mấy số trước đó tôi có xin chư văn nhơn tài từ làm bài thơ trả lại cho xưa chơi. Tôi lấy đề như vậy: « Thanh ny hỡi tục. »

LỜI RAO

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhứt-trình *Nông-cỏ-mĩn-dàm*, có bán những trâu đực, trâu cái, và bò làm, bò xe tốt. Ai có muốn mua những vật ấy để dùng làm ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua. Trâu bò tốt mà bán rẻ.

Lời Rao

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí chán du, người hay suy nghĩ cùng kẻ yêu gầy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glicéro kola hay là Glicéro-Arsenié của thầy Henry Mure. Bán tại tiệm thầy Bérenguier ở Saigon mỗi ve giá bốn quan. năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thì giá tám quan.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHƠN MẠNG.

Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa
(LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Saigon, đường Bonnard, số 39, xin kính rao cho thiên-hạ dặng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép đời-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi. Ay vậy, xin những người có canng dự đến việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà đến khuyển lơn cho thiên hạ lầm theo các việc lý tài trái trong qui chế chương trình của Côngti

Cần-Tự

Có nhiều người nói còn khiêm ý, chưa được trải cho mây, nói sao không cho có vài di luân vô thanh-lâu cho rồi. Tôi nghĩ thuở xưa có mùi đạo đức, ví như hiệu « quá tắc vật dặng cái » thì là phải lắm. Minh nay muốn cho vui làm trải lại mà chơi, thủ nghĩa hỡi tục cũng đã hiem rồi, còn phải lộ ra chỉ cho lắm. Xin các văn nhơn muốn hiểu ra xa thêm nữa cũng được, tùy thích mỗi người. Sắt ra lay chớng cũng tục, mà làm chi tục liền nữa cũng tục. Nhưng theo ý tôi sắt ra lay chớng làm ăn thì phải canng thường luân-lý hơn.

Nay các chỗ cũng đã gọi thơ đến bộn bộn và có nhiều qui viên tỏ rằng không biết « Quảng-văn-thi-cuộc » thâu thơ tới khi nào không thấy tư trong lời rao.

Vậy bôn-cuộc xin các văn-hữu có làm, mau mau gửi đến kéo bôn-cuộc hăng ngay trông đợi và đã nhưi định đầu tháng Aotit tới đây thì chọn thỉnh người khảo duyệt. Vậy những bài thơ gửi đến sau khi đó thì sẽ để ngoài cuộc.

Luôn điệp tôi xin dẫn tịch bài thơ « Lão-kì-qui-y » trước cho các qui viên tưởng lắm, sau cho rõ tịch văn phò nguyên lưu ra thế nào.

Lúc ông Trần-Huỳnh (Tuấn-phủ: Huỳnh-mán-Đạt) tri sĩ về ở Rạch-giã, có làm bài thơ « Đi đi tu » như vậy:

Lầu cao thành thốt tiếng chuông truyền;

Tỉnh giác cao đường lúc ngựa nghiêng.

Mượn chiếc thuyền tình qua biển khổ;

Bra con sóng sắc đèn rìng thuyền.

Soi gương tri huệ treo lòng tục;

Lân chuỗi Bồ-đề đứt trái duyên.

Hồng mai cửa không trướng gió sân,

Dầu không nên phát cũng nên tiền.

Sau đưa cho ông Đốc-Ba (Son-tho-Trường) coi và điệu họa chơi. Ông nấy không họa theo đề, lại làm thêm là « Đi già đi tu — Lão-kì-qui-y. » Ông Trần-Huỳnh khen bài thơ ông Đốc-Ba lắm.

Bài thơ ông Đốc-Ba như vậy:

Chày kinh đồng tỉnh giác Vu-san,

Mái tóc qui-y nửa trắng vàng.

Đài kinh thứ soi màu phân lọt;

Cửa không đánh gọi cái quán tàn.

Tỉnh hồn hũe-liều vài câu kệ;

Nương bóng van-du một chữ nhàn.

Nghành lại lầu xanh thương những trẻ,

Trăm luận chưa khỏi kiếp hồng nhan.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này;

Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 \$ 60	Thứ kiểu vẽ sự thi hành án lý về việc hình	
Tướng Sơn-hậu.....	0 20	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Bản quốc.....	1 \$ 00
Tướng Kim-vân-kiểu.....	0 25	Cours d'Annamite.....	2 50
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Cours gradué.....	2 50
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Conversation Annamite français....	0 50
Phong-hóa Điều-bành.....	0 50	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỳ.....	1 20
Minh-Tâm Bửu-giám cuốn thứ nhất		Miscellannées.....	1 40
Và cuốn thứ hai.....	2 00	Sách dạy cách nấu ăn.....	0 80
Tứ-thơ cuốn thứ nhất và cuốn		Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Thứ hai.....	1 60	Lục súc tranh công.....	0 10
Truyện Kim-vân-kiểu đương in		Thơ Nam-kỳ.....	0 10

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cớ ở xa hạt mà muốn mua thì xin phải gửi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chỗ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gửi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM DẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THANG BAY LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG SAU ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG BAY LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG SAU ANNAM
1	Mardi.....	26	Thứ ba	16	Mercredi.....	12	Thứ tư
2	Mercredi.....	27	Thứ tư	17	Jeudi.....	13	Thứ năm
3	Jeudi.....	28	Thứ năm	18	Vendredi.....	14	Thứ sáu
4	Vendredi.....	29	Thứ sáu	19	Samedi.....	15	Thứ bảy
			<i>Tháng sáu Annam</i>	20	DIMANCHE.....	16	CHUẢ NHỰT.
5	Samedi.....	1	Thứ bảy	21	Lundi.....	17	Thứ hai
6	DIMANCHE.....	2	CHUẢ NHỰT.	22	Mardi.....	18	Thứ ba
7	Lundi.....	3	Thứ hai	23	Mercredi.....	19	Thứ tư
8	Mardi.....	4	Thứ ba	24	Jeudi.....	20	Thứ năm
9	Mercredi.....	5	Thứ tư	25	Vendredi.....	21	Thứ sáu
10	Jeudi.....	6	Thứ năm	26	Samedi.....	22	Thứ bảy
11	Vendredi.....	7	Thứ sáu	27	DIMANCHE.....	23	CHUẢ NHỰT.
12	Samedi.....	8	Thứ bảy	28	Lundi.....	24	Thứ hai
13	DIMANCHE.....	9	CHUẢ NHỰT.	29	Mardi.....	25	Thứ ba
14	Lundi.....	10	Thứ hai	30	Mercredi.....	26	Thứ tư
15	Mardi.....	11	Thứ ba	31	Jeudi.....	27	Thứ năm

NÔNG-CỔ MĨN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÀN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
mỗi năm: 5 \$ 00

Tại Đông-dương) Người Langsa
cùng ngoại-
quốc... 10 \$ 00.

Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

SAIGON

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

ANNONCES

1st Page le cent..... \$ 1 50
2nd Page le cent..... \$ 1 00
3rd Page le cent..... \$ 0 80
4th Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bản-quản chủ nhơn mà thương-nghĩ

Cảm không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Tôi đã tính với người thương quốc, cách cho vay trong xứ chúng ta, tuy ăn lợi ít, mà vốn lớn như bạc triệu, thì lợi phải dặng nhiều. Xin Tôn bảng qui hữu nghĩ, cho kỳ mà coi, thì dù rõ ràng lợi lắm; Vì như Chetty lúc đầu họ cho vay về hết sức, mà họ còn có lợi muốn lợi triệu thay; ấy là họ ít thông thuộc cách cho vay trong xứ lạ; bà buôn chỉ là người nước chúng ta, mà

hiệp với thượng quốc cho vay, thì sao rằng không lợi; một là mình hiểu rõ sự cho vay chắc óp, hai là mình đã tưởng kẻ phải người chẳng.

Ấy là chánh lý, mà chẳng những là kẻ lợi lớn cho những người có hùn hiệp vốn về nhà buôn đó mà thôi; mà lại cả nước Nam ta đều dặng nhờ; là cho có chỗ có nơi mà cậy nhờ vốn lớn nếu ai có chí buôn lớn, thì cũng sẵn chỗ đủ tiền bạc cho mà vay, hề vay dặng, thì buôn dặng, chỉ cầu một đặng quyết chí thì đâu khó mà cũng nên công.

Chớ như đang lúc này, đâu có người chỉ cả lược máy, hề thiếu vốn, dầu dồi mảy, cũng phải khoan tay mà ngồi vậy. Đều ấy là tôi lập thể cho mọi người đều đắc lợi; kẻ vốn nhiều, cậy lấy đó mà hưởng lợi, còn người không vốn có chỗ mượn đầu heo mà nấu cháo.

Còn một đặng đại lợi cho những người diên chủ trước mùa màng dặng lãnh bạc trước mà cho vay; miếng làm cho nhà máy có lợi nhiều trao bạc trước đi chẳng lo mà vốn; Tùy theo số lúa

của người, cứ cho trước hai phần trong số dặng. Bạc giùm trước cho mỗi người diên chủ lời rã nhiều mà cứ chắc thì hơn. Xem coi lợi chung trên dưới đều hưởng chung, nếu người bốn quốc hưởng nhiều, thì tiền bạc phải còn trong bốn quốc. Nghĩ đến vậy, nếu không hùn thì thậm uổng, biết bao giờ cho Nam quốc dặng xuất dáu. Kể nhiều tiền nhờ bạc bốn mới lợi nhiều, người ít vốn sẵn nhà giúp, lẽ nào buồn không dặng. Ấy là đại lợi về cách cho vay, còn phát hùn phải cứ theo lẽ chánh.

Cách phát phán hùn.

Trước khi chưa lập nhà máy xay và nhà cho vay, lời tuy luận phải như vậy mà đến lúc thành công rồi mới quyết là ắt dặng. Vậy chừng trong năm nay tôi in giấy hùn. trong giấy làm những điều lệ cách thế phỏng sẽ làm như vậy; như vậy giao ước để ai chịu ký tên vô mà lấy mấy phần hùn; miếng là hứa lấy mấy phần tùy theo bạc của mình nhiều ít ký tên lần lữa phần hùn rằng chịu hùn chắc chắn; Tôi đi cùng hai mươi một số tham biện, rải phát phán hùn như vậy; còn sự đóng bạc hùn thì không gấp, và không bảo người hùn đóng bạc tức thì; để chờ tôi phát cùng trong quần hạt, dặng xem coi thứ số hùn dặng mấy người, rồi tôi gửi số ấy qua bên thượng quốc; người ta tính lập dặng, thì người đem bạc bốn của người. đến hoặc ba triệu hoặc bốn triệu, chưa ắt; người mới cất nhà máy, người lập hãng cho vay, chờ thành cuộc cho người mình xem rõ ràng công việc hoàn thành; khi ấy mới bảo người hùn đóng bạc, mà lãnh giấy hùn chắc; xem coi lập thế như vậy cho người khỏi nghĩ nang.

Thì chờ khi ấy sẽ liệu trong một phần hùn là 200 người là số định chắc, còn cách đóng tức một lần, hay là đóng nhiều lần. đến khi bảo đóng sẽ định; ấy là để cho chúng trí luận bàn hệ đến nào tiện hơn thì làm.

Có một điều này là cần hơn hết nên tôi xin tỏ cho bạn hữu rõ, hệ ký tên chịu lãnh phần, đến lúc nhà buôn lập ra rồi, thì phải đóng bạc, nói không chịu hùn không dặng, điều đại sự chẳng phải là chơi. Còn ví như người thượng quốc mà xét người mình hùn ít con phần phần, bắt như người không chịu qua, thì khi ấy mới thôi.

Xin nghĩ xin xét, xin tính xin lường, đạo làm

người phải lấy được mà chiêu chương, làm phải đạo. một người giùm một chút.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lương-Dũ-Thúc, Bền-tre.

Tam-quốc-chỉ tục dịch

(tiếp theo)

Hồi Thứ Mười Sáu.

Cửa Viên-môn Phụng-Tiên bắn kích, Sông Vị-thủy Mạnh-Đức bại binh.

Nói về Dương Đại-tướng dưng kẻ muôn đánh Lưu-Bị. Viên-Thiệu nói: « kẻ bởi dáu mà ra. » — Đại-tướng nói: Lưu-Bị đồn binh nơi Tiểu-bái, tuy là dễ đánh, ngặt Bồ mạnh thể dật Từ-châu, lúc trước có hứa cho va, và tặng lụa, lương, ngựa; đến nay chưa cho, e ắt giúp Bì, nay phải sai người đem lương thực cho va mà kết thừa lòng, khiến va án binh bất động, thì Lưu-Bị ắt cảm vậy; trước cảm Lưu-Bị, sau toan Lữ-Bồ, thì Từ-hầu chắc dặng vậy. Thuật mừng, bèn sai Hàng-Dạng đem mật thư và lúa hai mươi muôn斛, qua ra mắt Lữ-Bồ. Lữ-Bồ cả mừng, bèn viết thư hỏi tạ Viên-Thuật. — Thuật bèn khiến Kỳ-Linh làm đại-tướng, Lôi-Bồ, Trần-Lang làm phó-tướng, lãnh binh vài muôn tới đánh Tiểu-bái. Huyền-Đức hay tin ấy nhóm chúng thương nghị; Trương-Phi muốn ra đánh. Tào Càn nói: « Nay huyện Tiểu-Bái Lương-thiệu binh ít, đánh sao cho lại. vậy thì phải đem thư cho cấp nơi Lữ-Bồ. » — Trương-Phi nói: « va có lẽ nào không đến: — Huyền-Đức nói: « lời Càn nói phải. » Bèn sai người đem thư cho Lữ-Bồ.

Thư nói sơ rằng:

« Từ cảm Tướng-quân doài tướng Bì, cho dung thân nơi Tiểu-Bái thiệt chịu ơn được như trời và mây che, nay Viên-Thuật muốn trả thù riêng, khiến Kỳ-Linh lãnh binh đến huyện thua trong sớm tôi chẳng Tướng-quân ai mà cứu dặng, xin sai một cơ binh dặng cứu lúc đảo huyện; chẳng xiết mừng vậy. »

Lữ-Bồ xem thư rồi: với Trần-Cung kẻ nghị rằng: « ngày trước Viên-Thuật gửi thư, đem lương đến, ý muốn bảo ta đừng cứu Huyền-Đức vậy, nay Huyền-Đức lại đến cầu cứu; ta nghĩ Huyền-Đức đồn quân nơi Tiểu-Bái, cũng chưa ắt

làm hại chỉ đến ta, nếu Viên-Thuật đánh dặng Huyền-Đức rồi, thì nó hiệp với các tướng nơi Thái-sơn phía bắc dặng giặc chỗ ta, thì ta năm ắt chẳng an gôi vậy, chỉ cho băng cứu Huyền-Đức. » Bèn diêm binh lên đường. Nói về Kỳ-Linh kéo róc quân mã đến Bái-huyện phía đông-nam hạ trại, ngày bày cờ sanh kì rực rỡ núi-sông, đêm đặt đèn đuốc chói lòa trời đất. Huyền-Đức trong huyện chình có hơn năm ngàn quân, phải gấn gượng ra huyện lập trận an dinh; bỗng dáo phi báo nói Lữ-Bồ đã dẫn quân đến cách huyện một dặm, sắp đặt dinh trại phía tây nam. Kỳ-Linh hay Lữ-Bồ lãnh binh đến cứu Lưu-Bị; bèn khiến người đem thư trách Lữ-Bồ thất tình. Bồ cười rằng: « Ta có một kẻ, khiến cho Viên, Lưu hai nhà đều chẳng oán ta. » Bèn khiến người đi mời Kỳ-Linh và Huyền-Đức đến dinh dự yến. — Huyền-Đức nghe Lữ-Bồ mời, bèn muốn đi, Quang, Trương, can rằng: « anh chớ nên đi, Lữ-Bồ ắt có dị tâm. — Huyền-Đức nói: « ta dãi va chẳng bạc, va ắt chẳng hại ta. » rồi lên ngựa mà đi; Quang, Trương đi theo, đến trại Lữ-Bồ, vào ra mắt. Bồ nói: « nay tôi đến giải nạn cho ông, ngày sau dáu dặt chỉ chờ khá quên nhau. Huyền-Đức xưng tạ; Bồ mời Huyền-Đức ngồi. Quang, Trương cảm giuôm đứng nơi sau lưng; có người báo nói Kỳ-Linh đến, Huyền-Đức cả kinh muốn ăn mật. Bồ nói: « tôi sẵn lòng mời hai người đến hội nghị, chớ có sanh nghi. » Huyền-Đức chưa rõ thừa ý, trong lòng không an. Kỳ-Linh xuống ngựa vào trại, liếc thấy Huyền-Đức dặng ngồi trên trướng; cả kinh, bèn dạy mình lui ra, hai bên cảm lại không dặng, Lữ-Bồ tới trước năm Kỳ-Linh kéo lại, như xách con nít. Linh nói: « Tướng-quân muốn giết Kỳ-Linh sao? » — Bồ nói: không phải. » Linh nói: « vậy chớ chẳng phải giết thống tai lớn sao? (là Lưu-Bị) — Bồ nói cũng không phải. » Linh nói: « vậy thì làm sao? » — Bồ nói: « Huyền-Đức với Bồ là anh em vậy, nay bị Tướng-quân khôn, chớ nên ta đến cứu. » — Linh nói dường ấy ắt giết Linh vậy. » Bồ nói: « không có lẽ ấy, Bồ sanh binh không tra tranh dáu, chỉ tra giải việc tranh dáu, nay ta vì hai bên mà giải đó. » — Linh nói: « xin hỏi phép giải, ngày nay ra thế nào? » — Bồ nói: « ta có một phép giải theo lẽ trời dịnh. » Nói rồi, bèn giặc Kỳ-Linh vào trướng ra mắt Huyền-Đức. Hai bên đều nghĩ kì trong lòng. Bồ ngồi giữa, khiến Kỳ-Linh ngồi bên

tả, Huyền-Đức bên hữu, rồi dạy quân dọn bày tiệc rượu; rượu vừa vài từng. Bồ nói: Xin hai bên vì ta mà bãi binh. » Huyền-Đức làm thịnh, Kỳ-Linh nói: « tôi vưng lệnh Chúa-công tôi đem quân hơn mười muôn mà bắt cho dặng Lưu-Bị, bãi binh sao dặng. » Trương-Phi cả giận, cảm giuôm giơ lên nạt rằng: « ta tuy quân ít mặt lòng, chớ thì chúng bày như con nít vậy, mấy mà ti với trăm muôn quân giặc Huỳnh-Cân dường nào, mà mấy dám làm hại Ca-Ca tao. » Quang-Công mau giận đó, và nói rằng: « để xem coi ý Lữ-tướng-quân ra làm sao, rồi ai về trại này sẽ đánh chẳng muốn chi. » — Lữ-Bồ nói: « tôi mới hai bên đến đây mà giải hòa chớ chẳng phải mời đến mà tranh dáu. » Bèn này Kỳ-Linh hăm hăm, bèn kia Trương-Phi chình muốn đánh. Bồ cả giận, bèn kêu quân tả hữu đem cây kích cho ta; Bồ cảm cây kích nơi tay, Kỳ-Linh, Huyền-Đức thấy đều thất kinh, Bồ nói: « tôi khuyên hai bên chớ khá tranh dáu, đều duy nơi lẽ trời. » nói rồi bèn khiến quân sĩ đem cây kích ra ngoài khỏi cửa Viên-môn xa xa mà dựng, xong rồi, bèn doái lại Kỳ-Linh và Huyền-Đức nói rằng: « cửa Viên-môn cách trong quân một trăm năm mươi bước, như ta bắn một mũi tên trúng cái ngành nhỏ cây kích, thì hai bên bãi binh, bằng bắn không trúng, thì hai bên đều về dinh rồi sẽ đánh; bên nào chẳng nghe lời ta thì ta ra sức cự đó. » — Kỳ-Linh nghĩ thầm rằng, kích dựng ngoài xa hơn một trăm năm mươi bước, lẽ nào bắn trúng, thôi ta chịu đó, chừng chẳng trúng ta sẽ đánh; bèn vọt miệng khứng chịu. — Còn Huyền-Đức lẽ nào chẳng chịu. Bồ mời hai người ngồi, rồi mỗi người đều uống thêm chén rượu, rượu vừa xong; Bồ dạy quân đem cung tên ra. Huyền-Đức vói thắm, xin bắn cho trúng. Lữ-Bồ bèn vén tay áo bảo, lập tên, dưng cung, bắn một mũi, chánh thì.

Cung dưng như trắng tỏ lên trời, Tên phát tợ sao rơi xuống đất.

Một mũi tên bắn trúng cái ngành nhỏ cây kích; trên trướng, dưới trướng đều hét khen cả dấy. — Người sau có làm thơ khen rằng: Ôn-Hưu bắn dũi ít ai bì, Tại ữa Viên-môn một dải nguy; Quả vậy bắn trời chẻ Hậu-nghe, Bồ nắm Hiệu-viên quá Gio-ky; Cung trương tiếng bực vậy hùm rớt,

Tên lập hơi bon mô én bay ;
Mũi nhỏ đầu tên ghim Hoa-kích,
Mười muôn binh mạnh cõi chinh-y.

Lữ-Bô bắn trúng cây kích rơi, hã hã cả cười.
quần cung xuống đất, bèn nắm tay Huyền-Đức
với Kỳ-Linh mà nói rằng: « ày là trời khiến hai
bên bãi binh vậy. » rồi hồi quân sĩ rút rượu thêm
mỗi người uống một chén lớn. Huyền-Đức khen
thắm, còn Kỳ-Linh làm thỉnh, hồi lâu rồi thưa
với Bô rằng: « Tướng-quân dạy, tôi không dám
cãi, tôi về e nói lại chúa tôi ắt chẳng khứng
tin. » Lữ-Bô nói: « thôi để ta viết thơ cho
chúa người thì xong. » rượu thêm vài từng;
Kỳ-Linh lãnh thơ về trước; Bô nói với Huyền-Đức
rằng: « nếu chẳng có tôi thì ông ắt phải
khôn vậy. Huyền-Đức lạy tạ rồi, bèn với
Quang, Trương đem binh về; ngày thứ, ba
chỗ quán mã đều tang. Chẳng-nói Huyền-Đức
về Tiểu-bái, Lữ-Bô về Từ-châu, nói rã Kỳ-Linh
về Hoài-nam ra mắt Viên-Thuật, và thuật các
việc Lữ-Bô cửa Viên-môn bắn kích mà giải
hòa, cùng dựng thơ cho Thuật; Thuật cả
giận nói: « Lữ-Bô đã thọ bao nhiêu lương
mễ của ta cho, lại lấy việc diều chơi của con
nít, mà giúp đỡ Lưu-Bị, ta quyết mình để
độc đại binh qua đánh Lưu-Bị, và đánh luôn
Lữ-Bô. » Kỳ-Linh nói: « Chúa-công chờ khá
tháo thứ, Lữ-Bô sức mạnh hơn người, lại có
đất Từ-châu, nếu Bô với Bị đấu dưới hiệp
nhau, chẳng dễ đánh vậy; tôi nghe vợ Bô là
Nghiêm-Thị có một đứa con gái tuổi đã cặp
kề; Chúa-công có con trai, vậy phải khiến
người qua cầu làm sơi với Bô, nếu Bô khứng
làm sơi với Lưu-công, thì ắt giết Lưu-Bị;
ày là kẻ xa chẳng bằng xem gần vậy. » —
Viên-Thuật y theo lời bèn nội ngày khiến Hàng-
Dăng làm mai đem lễ vật qua Từ-châu ma cầu
thân, Dăng đến Từ-châu vào ra mắt Lữ-Bô
rằng: « Chúa-công tôi ngựa mền Tướng-quân,
muôn cưới lịnh ắt cho con, dặng kết làm Tấn-
Tân lâu đời. » Bô trở vào nói với vợ là Nghi-
êm-Thị. (Nguyên lại, Lữ-Bô có hai vợ một hầu,
trước cưới Nghi-êm-Thị làm vợ chính, sau cưới
Điêu-Thuyền làm hầu, lúc ở Tiểu-bái lại cưới
con gái Tào-Bảo mà làm vợ bổ; nàng Tào-Thị
thác sớm không con; nàng Điêu-Thuyền cũng
không con, duy có một mình Nghi-êm-Thị sanh
một gái; Lữ-Bô vừa ci vọng làm.) Khi ấy Nghi-
êm-Thị nói với Bô rằng: « tôi nghe Viên-công-Lộ trần
đất Hoài-nam đã lâu, binh nhiều trong rừng.

sớm tối ắt làm vì Thiên-tử, hễ làm nên việc
lớn rồi, thì con gái ta cũng có lẽ trở làm
hậu-phi vậy, duy chẳng biết người có mấy
đứa con. » — Bô nói: « Chính có một đứa con
mà thôi. » — Vợ nói: « vậy thì nên gả sớm,
đầu con ta chẳng làm hoàng-hậu, thì đất Từ-
châu ta cũng không lo vậy. » Lữ-Bô y đã quyết;
bèn hậu đãi Hàng-Dăng, cùng hứa chịu gả con;
Hàng-Dăng về thưa lại với Viên-Thuật, Thuật
sấm đủ lễ vật, sai Hàng-Dăng đem đến Từ-
châu. Lữ-Bô chịu rồi, bày tiệc đãi nhau, cảm
ở trong quán-dịch, làm lễ rồi, ngồi vựa yên.

Trần-Cung bèn lui bèn tá bên hữu, nói
riêng với Dăng rằng: « Ai đừng kể này, khiến
Viên-công cùng Phụng-Tiên làm sơi; là ý muốn
lấy đầu Lưu-Bị vậy. » Dăng thất kinh, đứng
dậy tặc rằng: « xin Công-Đài chờ tiết lậu. » Cung
nói: « ta thiệt chẳng tiết lậu, chỉ e việc chậm,
ắt bị người khác biết rõ, thì việc nữa chừng
mà bị biến. » Dăng nói: « như vậy thì nài sao,
xin ông dạy tôi. » — Cung nói: « ta đi ra mắt
Phụng-Tiên, khiến trong ngày nay đưa con gái
về nhà chồng; vậy dặng không? » — Dăng
cả mừng xung tặc nói: « nếu như vậy Viên-
công cảm đức sáng của ông lắm. » Cung bèn
từ biệt Hàng-Dăng, vào ra mắt Lữ-Bô.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Tại thọ luận.

(tiếp theo)

Lũn lũn để làm cương mục mà dạy truyền lại
sau. Tôi dạy tiên học chẳng phải biết đủ là bao
nhiều, nhưng có công thí nghiệm nhiều năm, chứ
chẳng phải khoe mình ưong thao, tài chỉ là dựa
vỏ phũ củ cũ; song bủa tánh thiên nhiên biết
bay dầm luận, nhìn khó cho lòng, cho nên nói
xâm cũng nói; chứ cũng biết nói ra ít người ưa
thiệt: ày vậy mà chỉ khi muốn làm thì phải làm
xin ai hảo tâm đỏi trông; nghĩ từng chẻ khen
thẻ chỉ thường tình.

Trong Nam-ky chúng ta đây, các cuộc đất tuy
khác, chứ pho: g khí gần in nhau cho nên trời
qua đóng rồi, hễ đóng chỉ nhưt dương sanh, thì
cũng mượn tượng phong thờ của tàu; nên cây ở
khô càng thanh mậu sum sê; nhưng vậy ban
ngày nắng gắt, có khi cây cỏ cũng ủ ẻ: mà đều

may nhờ ban đêm hơi sương tưới lại. Tuy vậy
mặt đất, chớ cây trên giếng cũng khôn bé
chịu nổi.

Vì vậy kẻ ở giếng phải siêng đào giếng mà
tưới lấy cây. Ở mây miền gần biển còn nhờ có
ngọn gió chướng, thì thuyền trông đưa hầu,
cải, đậu. Rồi chùng, ăn tẻ rồi; Như giếng nào
trông bông, đầu lấm ứn, thì còn lại rai, chớ bao
nhiều cũng phải chịu để đất ở không cho qua
đền sa mưa dông mới khởi sự lại. Xin chư qui viên
coi đỡ mả coi, đất Nam-ky giống ản biết mây;
từ tháng giếng cho qua tới sa mưa dông, năm
nào có sớm cũng cui tháng ba; trong ba tháng
đầu năm người công phu gát nghề, để hồng
héo chơi bởi, hễ nhân cư chỉ cho khởi sanh vi
bất thiện. Không làm gì sanh lý dùng nước mới
sanh đều phóng tử; các qui-Viên xét coi dân thổ
cư lấy gì mà chỉ dặng.

Thảm thay! đời càng ngày càng eo hẹp, xấu
thuê nặng nề, hơn dân dổ tháng, biết làm sao
cho phu phi với đời, muôn làm cho lắm, mà đất
lại ư ở không, có phụng chi mà trở nó ra nhiều
bản, dặng với trời dương lúc khô khan, cho
đần khời gian nguy bấy chừ.

Trong sách Tịch-hiến có nói. Tài tang tài đồ
mà tài hoa; nói như vậy cũng phải là theo đời
nào kia, chớ như đời này, trống tang đồ mà bán
cho ai đời này; đời coi nghề tầm tở đã không
vụ, để mua của tàu của chừ quốc bán mà thôi;
lắm còn để thì đầu còn trống, chớ tầm ít để đầu
nhiều ai ăn cho hết. Nếu như đất lời nói trên
đây, thì lý phải trống đầu, mà đầu trống nhiều,
không chẻ bán, có phải lý thế bất tương đương
không? Như vậy mà đất giống thường hay khó
ráo, thì đậu phộng càng ư. Trồng đậu phộng là
dùng đất còn đất xốp; như nắng quá thì chịu
khô mà tưới nước cho ướt dặng đeo đậu ci o
màu bèn, như chịu khô tưới năm mươi ngày,
chớ cho đậu bở thì sẽ chắc ản.

(Sau sẽ tiếp theo)

Bản-Giản: PHAN-CÔNG-Vũ lão-phu.

Cảm ứng.

(tiếp theo)

Quan quân đến bắt, ta quả ản ứng: kiêu đoán
rằng: Thiên-Thần đương vi về. Nghi vợ ngoại-
lĩnh mà có sát, ản phải x-rừ: trong khi quan

lĩnh kiết ản thành rồi còn dợi số về kinh-su
mà xin thu thắm. Từ khi mới bắt Lâm-thiên-
Thận cho đến khi thành công ản cũng đư 3,
4 tháng trời, đêm ngày Thiên-Thận ở trong lao-
đều đọc mấy câu sấm của người Di-Nhơn quyết
doán: và đọc và than rằng: ba câu trước không
sai một mảy, bả câu sau chẳng thầy chửc nhảm.
Ngày đêm than đọc khóc lóc kêu trời.

Trời cũng không phụ người hảo tâm, bèn
khiến quan ản tình ày là người cao đệ thanh liêm-
tánh hay can thận, trung liệt kiên tâm. Từ làm
ản sát, rồi, thì mỗi đêm mỗi đi tuấn ngục một
mình mà thắm nghe phải trái, chước lượng
để hình; May sao đêm ày quan ản nghe người
la khóc và than đọc mấy câu là: *Phùng khinh-
tác mải, phùng mải tác mại, phàm sơn mặt tức
phùng thang mặt dục, phi từ phi lục, phi mễ
phi tức.*

Thì quan ản nghe quả bèn ghi vào tai, sáng
ra cho dợi hỏi; thì Lâm-thiên-Thận tự tình,
đầu dây mỗi nợ những chuyện binh sanh,
cùng những mây câu sấm của người Di-Nhơn
doán cho. Quan ản lấy khẩu tiêu và biền mây
câu sấm lại coi đi coi lại, nghĩ tới nghĩ lui.
Bèn trách hỏi trong làng chỗ anh Lâm-thiên-
Thận ở có tên nào họ Ngủ tên Khương không?
làng bầm có; bắt ra, quan ản dạy tra hỏi sự
giết vợ Lâm-thiên-Thận, thì tên Ngủ-Khương
khai ngay, chiểu quả. Bèn khai rằng: Kề của
vợ Lâm-thiên-Thận đây.

Quan ản bèn sẽ lại xin tha Lâm-thiên-Thận
và xin xừ rằm tên Ngủ-Khương, mà không
cho Lâm-thiên-Thận nhìn đến vợ, Lở nắng ày
thấy thì tang rẻ.

Như vậy thiên đạo chí công, cho bay thiên
vòng khỏi khỏi, sơ nli bất lậu bậu thế phải
tương đều gian không bay chạy khỏi. Có khi
minh lại hại mình. Cáo tại vì hơn tác thiện
mặt nghi, tác ắt mặt tri.

CHUNG

Phước-hậu: Lê-Dinh-Cổ soạn.

Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhơn

(tiếp theo)

Khen thay! cho nàng Văn-Thị nhà tuy nghèo
khó rách mặc dầu, cứ một dạ thờ chớng l-ợn

đạo; lo buôn bán nuôi con cho đến khi chóng
kiệm dựng việc làm; lán lán xuân qua hè lại,
thu hết đông sang, tang phục mắng rỗi; thì
nàng Văn-Thị lại sanh dựng một gái nữa. Bởi
vạn người chưa nhen, hết nạn này tới nạn
kia; tang mẹ vừa xong mình thêm đau ốm,
may nhờ nàng Văn-Thị săn-sóc thuốc men
hết lòng lo chạy, hơn 7, 8 tháng mới mạnh,
Thảm thay cho nàng Văn-Thị; phần tài chóng
đau, phần mắc con đại đeo bông, làm chỉ không
đặng, dền dôi không có mà ăn cho đủ. May
nhờ anh em tư trợ một người một ít mà chỉ
độ cho qua ngày tháng; đến lúc Nguyễn-Sanh
mạnh rỗi, mới tính với vợ rằng: « Thuở ta còn
nhỏ cha mẹ ta giàu có lại hay làm nhưn đức
với người; nay chẳng may cha mẹ ta đã tỵ
trấn rỗi, nhà lại nghèo, thêm gặp lúc phân vân
thê tình lãnh oán, đã chẳng thương thì chớ;
họ lại kiếm dền dôi xiêm che bai, nếu ở đây
càng thêm xấu hổ, vậy thì vợ chồng ta phải
tìm xứ khác mà dựng thân, nhờ trời chúng
có khá sẽ trở về chẳng muộn chi: » Nàng Văn-
Thị tánh thiệt thà, thấy chồng nói chẳng dám
cãi, mới nói với; chồng rằng: « Và phần thiệp
là gái có chồng theo chồng đâu muốn biển
ngàn non đâu dám nệ. Vợ chồng bàn luận xong
xui, mới từ biệt quê hương mà đi đầu nhau
đi xứ này sang xứ kia, như vậy hơn 6 năm
trời, mà bởi vận bất tề, đầu có tàu bắc, bôn
nam cho lắm, nghèo cũng hườn nghèo; sau
xuông Ba-xuyen ở đặng nửa năm, lại gặp một
người hiền-sĩ, tên là Huỳnh-Sanh, tánh can
trực có chí khí lớn; bên kết bạn với nhau,
lấy theo tuổi thì Huỳnh-Sanh nhỏ hơn nên kiêng
Nguyễn-Sanh làm anh, ăn ở với nhau càng
ngày càng hậu, mà Huỳnh-Sanh thì cũng nghèo
không biết lấy chi mà cháu cấp Nguyễn-Sanh,
thậm nên rất thắm, chẳng những làm vậy mà
thời, mà lại gặp đời phong tục bại suy, ít có
kẻ khinh tài trọng nghĩa, hề thấy nghèo thì
rủ nhau mà khi bạc mà thời? Thấy vậy
Nguyễn-Sanh mới than với Huỳnh-Sanh rằng. —
Từ anh em ta kết nghĩa với nhau tuy không
phải tình cốt-nhục, song ý hiệp tương đứu thì
coi ra cũng như ruột vậy, nhưng mà nhà thì
nghèo, anh thì không có phương làm ăn biết
lấy chi mà chi độ cho đủ, vậy nay anh tính
gởi vợ con lại cho em mà đi làm ăn; nờ
trời một đời nắm may mà anh dựng công danh
tạo ngộ, thì nghĩa anh em mình chẳng dám quên,

xin em hãy ở cho hết lòng cùng anh mà dạy
đổ giùm hai đứa cháu, nói rồi liền kêu vợ con
mà dặn việc gia tế; nàng Văn-Thị nghe chồng
nói thì khóc và than với chồng rằng: « Đạo vợ
chồng tình sâu nghĩa nặng, chẳng đi thiệp ở
bao danh, nhưng bởi cuộc nghèo phải sao hay
vậy, và lại thiệp lo cho chàng đường xá xa xuôi,
xin khá tua bảo trợ mà tảo đồ qui kê, chớ
có yếm trệ dặt người mà cực lòng thiệp dợi
trông; chỉ như mẹ con thiệp ở nhà dôi no ấm
lạnh chẳng quản chi, một lo cho chàng mà
thời; Nguyễn-Sanh nghe liền động tình rơi lụy
dường như không muốn dời chơn; tuy vậy,
nhưng mà chí đã quyết rồi, mới từ giả Huỳnh-
Sanh mà đi. Khi lẹp tới Saigon rỗi, tư bề lạ
lòng không biết nương dựa vào đâu thắm nên
rất thắm. Mà cũng nhờ Hoàng thiên bắt phụ
hảo tâm nhưn, nên khiến cho gặp một người
cô hữu tên là Võ-Hiến người xứ Traviinh, ở
nhà tư tại an, người này cũng là người hiền
lương, tánh thuần hậu hay chiêu đãi sĩ, lúc
gặp Nguyễn-Sanh thì mừng và đem về nhà nuôi
dưỡng từ tề, khi thầy Nguyễn-Sanh buồn và
than thân trách phận, thì rằng: giàu nghèo ta
hệ nơi trời, bá đem sức người mà nong nả
đặng sao? Nhưng vậy sanh ra ở đời phải làm
cho hết sức mà thôi; vì lời sách có nói tận nhưn
lực nhi tri thiên mạng; chớ vận chưa nên dẫu
có bôn chôn cho lắm cũng không cải mạng trời
đặng; vậy thì xin anh hãy an lòng mà nương
náu với em một đời ngày lẫn hơi sau sẽ hay.

Thuở ấy có một ông giàu có buôn bán lớn,
muôn dùng Nguyễn-Sanh làm tài-phủ, thì anh
ta mừng lắm vì đặng chỗ mà nương thân;
thường con nhà học trò hay ăn ở nhờ nhờn nên
khi vào làm việc rỗi thì cứ giữ bôn phận siêng
năn cần cần và trung tình, dẫu một đồng tiền
càng chẳng dám sai, cho nên ông nhà giàu ấy
tương yêu và tin cậy anh ta đến đời trăm đều
mọi việc đều phó cho một tay anh ta mà thời
thì anh ta lại càng cảm mến mà an lòng ở đó làm
việc luôn. Mà nhờ bởi tánh người ăn ở tiết
kiệm, cho nên làm việc trong hai năm tài đã
có vốn rỗi, liền với vợ xin phép về thăm viên
vợ con cùng đến ơn cho nghĩa hữu.

Còn nàng Văn-Thị ở nhà ngày buồn bán dền
và may nuôi dôi con đại dôi no hần lụy mà
dợi chóng, mà cũng nhờ Huỳnh-Sanh hết lòng
tư trợ. Lúc Nguyễn-Sanh về tới nhà rỗi,

vợ chóng mừng rỡ, anh em sum vầy ơn đến
nghĩa trả xong xui.

Từ đây chóng vợ hiệp nhau ân tình như cũ
duyên nặng tình nồng, dắc nhau về quê hương,
xây mố đắp mả cho cha mẹ lại.

Mà nhờ nàng Văn-Thị giỏi lo việc cửa nhà
buôn bán ít năm lán lán trở nên giàu có lớn sau
nàng Văn-Thị lại sanh dựng hai trai, thông minh
tuyệt chửng, học hành giỏi thì đậu một khoa ra
làm quan cả hai, cưới vợ hiền; còn hai đứa con
gái cũng đều làm suôi với nhà hào họ cả hai.

Đại phạm con người ta ở đời, chẳng phải
là lo nghèo, một lo đức hạnh mà thôi, dẫu người
chẳng thương, thì cũng còn có quĩ thần phú-
hộ — chỉ như vợ chồng Nguyễn-Sanh nhà tuy
nghèo khổ mặc dẫu song cứ an thường thủ
phận mà lo tu bồi đức hạnh, mà lán bồi trời
độ vận-lập thân nên. có phải là Hoàng thiên bắt
phụ hảo tâm nhưn chẳng.

CHUNG
NGUYỄN-CHÍNH-SẮT, Bạc-liêu.

Những chỗ sai sửa lại trong bài Hoàng-thiên bắt phụ
hảo tâm nhưn, kỳ như: trình số 46.
đều nói nàng Văn-Thị, thì đọc dền nói, liễu hang, thì
đọc là liễu hạnh; như nguyên, đọc lại nhưn nguyên;
Trần-ấn đọc là Trần-ấn; hơi ngày lung tháng qua thì đọc
lần thời ngày lung tháng qua.

Lạc tại kì trung.

Thuở xưa đời chiến quốc nước Tề chứa Hoàng-
Cồng, từ sau khi cứu nước Yên và định nước
Sở xong rỗi, vai danh càng ngày càng dầy, các
nước chư-hầu đẹp d: phục tưng.

Bởi vậy nên in dưng người tướng là Quảng
Trọng làm vua cử uống rượu và đi sáng làm vui.

Một ngày kia chúa ấy đi sáng nơi méch
lớn có Thu-Điền theo phò, xe dọng ngựa sai
lúc sáng bản dưng vui, chúa Hoàng-Cồng sột
nhiên ngộ sững không nháy mắt, nửa giờ lâu
không rỗi, bình giống như sợ sệt. — Thu-Điền
bởi rằng: « Chúa xem vài chi mà mắt ngộ sững
vậy? » Hoàng-Cồng đáp rằng: « Quê-nhơn xảy
thấy một vật quĩ hình trạng quái gở lắm, nên
sợ, một giây lâu nó biến mất, diêm chẳng lãnh
vậy? » Thu-Điền nói: « Quĩ là vật thuộc âm là
đầu thầy ban ngày. » Hoàng-Cồng nói: « Vì Tiên-
quần ta đi dạo nơi đất Cổ-Phân mà thấy con lớn
lớn ấy cũng ban ngày vậy, người vì ta mau với

Trọng-phụ (Quảng-Trọng) ». — Thu-Điền tâu
rằng: « Trọng-phụ chẳng phải là thánh, dẫu rõ
hết việc quĩ thần ». — Hoàng-Cồng nói: « Trọng-
phụ biết dưng thần Du-Nhi, sao rằng không phải
thánh. » — Thu-Điền tâu: « Lúc trước chúa
tỏ hình trạng thần Du-Nhi ra, cho nên Trọng-
phụ nhưn gặp theo ý chúa dối sửa lời nói, dặng
khuyến cho chúa đi; chớ nay chúa nói thầy quĩ
không tỏ hình trạng ra, nếu Trọng-phụ mà nói
đặng hình quĩ đồng như vật chúa thầy, ấy mới
tin là thánh vậy ». — Hoàng-Cồng chịu vậy, mau
gát giá về, trong lòng nghi sợ, đêm ấy phát
bệnh nặng làm như rét. — Rạng ngày Quảng-
Trọng với các Đại-Phu lên thăm. — Hoàng-Cồng
nói với Quảng-Trọng rằng: « Gặp quĩ, mà lòng
sợ lắm nói không dặng, xin Trọng-phụ tỏ thủ
hình quĩ ấy ra làm sao? » — Quảng-Trọng chẳng
đáp dặng, tâu: « Xin dung tôi xét lời ấy. « Khi
ấy có Thu-Điền cháu một bên, cười nói rằng:
« Tôi vốn biết Trọng-phụ nói chẳng dặng đều
ấy. » Chúa Hoàng-Cồng bệnh càng thêm, Quảng-
Trọng lo lắm, mới treo lời rao nơi cửa, nói rằng:
Ai mà nói dặng cái hình quĩ của chúa công thầy,
thì phong cấp, cho một phần góc ba. »

(sau sẽ tiếp theo)

TRẦN-GIẢI-NGUYỄN lục.

LỜI RAO

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO,
là chủ nhật-trinh Nông-cỏ-mín-đam, có bán
những trâu dục, trâu cái, và bò làm, bò xe
tốt. Ai có muốn mua những vật ấy để dùng làm
ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua.
Trâu bò lột mà bán rẻ.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều,
người hay đi săn bắn, kẻ có chí châu du, người
hay suy nghĩ cũng kẻ yếu gầy, mà muốn phục hồi
nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycero
kola hay là Glicéro-Arsenié của thầy Henry Mure.
Bán tại tiệm thầy Béranguier ở Saigon mỗi
ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một
lược hai ve thì giá tám quan.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này;

Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 \$ 60	Thức kiểu về sự thi bi nh án lý về việc hình	
Tướng Sơn-bậu.....	0 20	Và việc hộ và việc t.rương-mãi của người	
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Bôn quốc.....	1 \$ 00
Tướng Kim-vân-kiểu.....	0 25	Cours d'Annamite.....	2 50
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Cours gradué.....	2 50
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Conversation Annamite français....	0 50
Phong-hóa Điếu-hành.....	0 50	Vocabulaire Annamite français.....	1 60
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ.....	1 20
Minh-Tâm-Bửu-giám cuốn thứ nhất		Miscellannée.....	1 40
Và cuốn thứ hai.....	2 00	Sách dạy cách nấu ăn.....	0 80
Tứ-thơ cuốn thứ nhất và cuốn		Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Thứ hai.....	1 60	Lục súc tranh công.....	0 10
Truyện Kim-vân-kiểu đương in		Thơ Nam-kỳ.....	0 10

Ái muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cò ở xa hạt mà muốn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chỗ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM DẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THANG BAY LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG SAU ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG BAY LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG SAU ANNAM
1	Mardi.....	26	Thứ ba	16	Mercredi.....	12	Thứ tư
2	Mercredi.....	27	Thứ tư	17	Jeudi.....	13	Thứ năm
3	Jeudi.....	28	Thứ năm	18	Vendredi.....	14	Thứ sáu
4	Vendredi.....	29	Thứ sáu	19	Samedi.....	15	Thứ bảy
5	Samedi.....	1	Tháng sáu Annam	20	DIMANCHE.....	16	CHỨA NHỰT.
6	DIMANCHE.....	2	Thứ bảy	21	Lundi.....	17	Thứ hai
7	Lundi.....	3	CHỨA NHỰT.	22	Mardi.....	18	Thứ ba
8	Mardi.....	4	Thứ hai	23	Mercredi.....	19	Thứ tư
9	Mercredi.....	5	Thứ ba	24	Jeudi.....	20	Thứ năm
10	Jeudi.....	6	Thứ tư	25	Vendredi.....	21	Thứ sáu
11	Vendredi.....	7	Thứ năm	26	Samedi.....	22	Thứ bảy
12	Samedi.....	8	Thứ sáu	27	DIMANCHE.....	23	CHỨA NHỰT.
13	DIMANCHE.....	9	CHỨA NHỰT.	28	Lundi.....	24	Thứ hai
14	Lundi.....	10	Thứ hai	29	Mardi.....	25	Thứ ba
15	Mardi.....	11	Thứ ba	30	Mercredi.....	26	Thứ tư
				31	Jeudi.....	27	Thứ năm

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÁN NHỰT-TRÌNH
Người bán quốc
mỗi năm... 5 \$ 00
Người Langsa
cùng ngoại-
quốc... 10 \$ 00.
Tại Đông-dương
Tại pháp chung ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHON: CANAVAGGIO
CHỦ BÚT LƯƠNG-KHÁC-NINH
Tự Dữ-Thức
ĐƯỜNG LAGRANIERE, Số 84.
SAIGON.

ANNONCES
1st Page le cent..... \$ 1 50
2nd Page le cent..... \$ 1 00
3rd Page le cent..... \$ 0 80
4th Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ái muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bôn-quán chủ nhơn mà thương-nghi

Cảm không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thơ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Bôn quán cáo từ

Nông-cỏ nhựt-báo chủ nhơn kính ít lời cho chủ-vị Tôn-bằng và qui-hữu rõ, ta lập nhựt-báo Nông-cỏ đã đủ một năm, thì rõ lập tâm tình người bán-dia, nhiều người ưa thông dong vui chơi, hăm hí phóng tứ, chớ kể ma đoái tưởng lo lườn bốn phần làm người; vì vậy nên tưởng làm người ta, dặng ma vui, dặng ma chơi; chớ chẳng lo phần làm người là khó hơn trong bản

trời đất. Nếu mà biết rằng khó, thì có lẽ nào không biết đua chen với thế, học tập kinh luân, dặng sách cho kiếp người khác tái cao trí dầy. Hề người mà có tài có trí, thì phú-qui vinh-huê cũng chẳng mất đi đâu; trời đất sanh người đã lượng rới, dầu dặng phú-qui vinh-huê mà bắt tài, thiếu trí, thì nào đủ là vui. Ta tuy người dị-quốc, nhưng mà đến nước người nay đã thâm niên; xin chừ vị chớ có tưởng rằng ta kiềm tiêng dặng khoa trương, nhơn thầy rõ làm bình không dặng.

Ta tỏ việc ta bày cho chủ-vị xem;

Trong Nam-kỳ Quân-hạt tuy xứ nhỏ, mà dặng địa-lợi nhơn hòa, làm ăn dưng dị, duy bởi người ít xét ít suy, cho nên mới không có ai mà cự phủ, để cho kẻ lạ đến đây buôn bán, việc lợi nhiều thì người khách tóm thâu. Bởi vậy ta tình lập tờ nhựt-báo này, chẳng phải lòng kiềm thể buôn lời, vì thương chúng phải ra công gúp sức; nhựt-báo của ta là dạy những tiac

bán buôn trông tria, thêm nhiều đũa thiện ắt dặng răng đời; có phải là làm đũa chơi ở đầu, mà ta lỏng nghe người bôn địa luận bàn rắng, sao chẳng viết những chuyện vui của nước lạ. Xét cho kỹ thì trường trong lúc này người bôn-quốc phải cần học buôn học bán, phải cần đũa thanh đũa suy, cũng vì còn thua thiệt với người ta, chưa phải lúc xem chơi sự lạ; việc gần đây có lợi, còn chưa rõ thay, vậy chớ muốn xem vui nghĩ lại có ích chi. Ấy là cũng tí như sách Minh-tâm đọc đến chẳng biết vui, xem thơ Thăng-Ngộ thức khuya không mỏi. Thiệt cũng ngăn cho sự đời.

Ta tưởng làm siêng mà giúp bạn chớ rõ đũa phải lẽ chẳng, may hậu nhứt có làm ăn tần phát, chớ cũng chẳng phải là lợi cho ta; nay đã đủ năm mà nhiều người có mua nhứt-trình mà chưa trả tiền, ắt ta phải sai người đòi hỏi, thì ra sự mịch lòng. Vậy xin bạn hữu đừng phiền ta là người dị quốc vì tưởng nhau nên chịu nhọc một năm, tính số lại lỗ hơn sáu trăm ngàn, còn công không của ông Lương-Dù-Thúc và bạn hữu của ông nữa. Nay ta phú thất nhà nhứt-trình Nông-cỏ này cho ông Lương-Dù-Thúc, xin anh em lớn nhỏ vui lòng rắng mua thêm mà giúp sức cho nên, kẻ tội nghiệp công người gánh vát.

Ta lỗ ít lời trước cảm ơn mà bạn giúp ta dặng một năm, sau lỗ cũng tự hậu ai có muốn mua nhứt-báo hay là in đũa chỉ, xin hãy gửi cho ông Lương-khắc-Ninh tự Dù-Thúc, là người thế cho ta, vì ta mắc lo công việc khác. Từ ngày nay ta để thêm tên ông Lương-khắc-Ninh tự Dù-Thúc đứng vô với ta làm người chủ bút nhứt-trình, ít lời viên chức quý-hữu xin chớ phiền ta đũa chỉ sai siêng.

Nay kính.
CANAVAGGIO.

Lời Rao

Bôn quân chủ bút, kính ít lời cùng Tôn bắng quý-hữu rõ; Nhứt-báo Nông-cỏ này của ông Canavaggio, lập đã đủ một năm; sự luận bàn đặt để thì tôi ra công không giúp ông trọn một năm; ăn cơm nhà, mặt áo Cửa vợ may, xài tiền của mình, mà giúp; tuy tiếng nói rằng giúp ông

chớ xét cho kỹ lại, là giúp bạn đóng bạn nhiều hơn. Tôi thấy người Langsa như ông Canavaggio, qua ở trong xứ chúng ta lâu năm chấy thặng, hiểu rõ công việc của nước ta, hãy còn thua thiệt nhiều đũa; mà ông còn có chí muốn giúp lời bày báo cho người minh dặng có ích lợi thay; huống chi là tôi, tôi phải vì người đóng bạn hơn nữa mới phải, bởi nghĩ như vậy, mới tận tâm kiệt lực mà viết tờ nhứt-trình này cho. Tron năm giùm trước là bạn đóng quốc, sau là cho ông Canavaggio. Nay ông tính số lại thì lỗ hết năm sáu trăm đống; chẳng những là ông bị lỗ và tôi bị thất công cùng bao tiền cũng dư ngàn, mà lại bị thế tình nghị luận thêm nữa; cho nên ông Canavaggio đã luận với tôi, tính thôi. Thì tôi nghĩ lại, nếu như lập một năm mà thôi đi, có phải là mồn chí không; nên tôi càng ông dừng thôi. Vậy cho nên ông phú thất cho tôi làm và coi lấy một mình dặng cho ông làm việc khác. Nay như theo lời của ông làm chủ đứng rao cho bạn hữu rõ, tuy ông để cho tôi thế cho ông, mà tên ông đứng làm chủ nhưn, còn tôi đứng làm chủ bút. Vậy xin bạn hữu lớn nhỏ rắng mở lòng rộng rãi mà xét công tình cực nhọc, một người giúp một tiếng mua thêm mà xem dặng cho tôi có thể làm thêm cho lâu dài, ấy là đũa có ích lợi cho bạn hữu lắm. Bạn hữu ơi! tôi sanh ra đời, tôi xét tôi là người vô dụng, không rõ về việc qui quyết tráo chất theo đời, nên lập nghiệp phú qui vinh huê theo thế tình lúc này không kiếp, sức yếu tài thừa; cho đến đời cha mẹ anh em và vợ con cũng không nhờ dặng; chỉ cứ hoen dặng, lo tình mối lợi chung; quên nhà quên cửa, chẳng nghĩ một việc chi về sự tư gia tư kỹ; bởi vậy dũa thất công dũa tổn của, chi cũng không nao. (Sách xưa có dạy: làm núi chín trương, mới đổ một ki tới ta tới thì núi ắt phải nên; ấy là hữu chỉ cảnh thành.) Nay mà tôi gánh vát những đũa có ích cho người, mà thất lợi cho tôi thì tôi cũng vui lòng; vì tôi nghĩ một mình thất lợi, mà ngàn chúng dặng nhưn, cũng là một đũa đáng làm; hơn những kẻ, làm đũa ích kỹ mà hại nhưn; hơn nhiều người khinh thân nhi cô lợi. Tôi xét dũa một tôi sung sướng vui chơi, thương muốn chúng nghèo năng khổ sở, cũng chẳng ích; thế theo bạn sớm là rau chịu con ốc; giúp dặng nhau nhờ mở gạo tầm áo tôi; làm sao rồi, bắt quá cũng một đời, lâu cho lắm. Trăm năm cũng ít có.

Xin bạn hữu tưởng tình giúp sức, giùm cho

tôi, là giùm trọn cả đống người, ít lời xin trên dưới xét suy, có sai siêng khuyên dặng cuốn si. Vậy sáng dũa tôi xin rao một đũa; kể từ sau ngày một Aout, bạn hữu có muốn mua nhứt-trình này, hay là in đũa chỉ, xin gửi đến bốn quán chủ bút, và tôi cứ gửi nhứt-trình cho chur vì đã mua năm rồi rồi, nhưn không muốn mua thì xin trả lại, còn chịu lãnh là chịu mua; thì xin phải gửi bạc đến, dặng dặng mà trả cho nhà in, lấy làm cảm ơn hết sức.

LƯƠNG-KHẮC-NINH, tự Dù-Thúc.

Phụ Thương cỏ luận

Tôi mới tiếp dặng một cái thơ của Hội-dồng Nguyễn-văn-Xat, người ở tại Tân-an, trong thơ hỏi tôi rằng: hết đũa chỉ ví dụ hay sao? mà dặng lời ví dụ trong tờ nhứt báo số 46, nói người nước chúng ta lúc này cũng tí như con mập bì lấy và bì đĩa hút máu đũa ấy là nặng cho người mình.

Bạn hữu ơi; tuy tôi dặng thơ này một mình mà để làm tình không trả lời cho rõ, té ra sự tôi lỗi thãm một mình; còn như trả lời riêng cho thầy Xat, thì quây của tôi cũng một thầy biết; xét lại, cũng không rõ là phải hay là quây. Bởi vậy cho nên tôi phụ vô dũa cho Tôn-bắng cùng qui hữu xem; trước là vui, sau là xét giùm; vì như tôi có quây dặng hiểu rằng quây, mà sửa lời lại; ví có câu: (Tri quá bất dặng cải).

Trước khi trả lời, xin bạn hữu bằng lòng cho tôi luận về cái tên của Hội-Đồng ấy: Tôi nay đã bốn mươi tuổi, chưa lắng nghe ai mà đặt tên Xat-bao giờ; tôi tưởng là người nào thông minh lắm, muốn bắt buộc lời luận của tôi, mà không muốn cho biết rõ tên người ăn dặc, e người ta có rõ tại kinh tế mà rước về dặng dặng; cho nên phải dũa tên thiệt mà đặt tên chơi; ấy là về việc tên. Còn xưng rằng hội-dồng là ý bao biêm. Tuy vậy chớ cũng là một đũa thêm vui cho người viết cũng là người đọc. Dũa tên thiệt dũa giá, tôi cũng không tiếc công, về sự cất nghĩa lời ví của tôi, cho bạn hữu xem; ấy là một đũa làm cho rõ ràng lời phải quây, dặng bớt lời nghị luận thì phi.

Lời đáp:

Thầy-Xat ơi! Hề biết làm con người ta, thì phải rắng mà học văn chương của Thánh Hiến;

Vậy học mà chỉ? học mà làm người, chớ chẳng phải học mà chơi; học dặng rõ caug thường luân lý, học chớ thông lẽ nghĩa hiến si. Học nào phải để mà khoe tài có học, để mà đem phai trí si tài-nhơn. Người xưa có dạy rằng: (Nhơn chi hữu kỳ, nhơn kỳ hữu chí; nhơn chi ngôn thánh kỳ tâm hảo chí.)

Xin thầy-Xat mở lòng rộng rãi; xét cho xa thì rõ lẽ phải chẳng. Chớ nhứt-trình là để cho người xem, lý dũa dìm buồn lời khinh suât; là chớ mười mắt xem, mười ngón tay chỉ, kỳ nghiêm hờ. Nếu biết lẽ thì lẽ nào nói những đũa thất lẽ. Chẳng biết Thầy-Xat có thầy chớ ví dụ của ông Hiến rắng: (cha mẹ cũng nuôi mà gà lợn cũng nuôi, nếu nuôi mà thất kính với cha mẹ hà đi biệt hổ? ví như lúc ấy có người như thầy, chỉ cho khỏi thấy hơn ông hiến đó sao ví dụ nặng quá vậy, sao mà ví nuôi gà lợn với cha mẹ) — Còn ông thánh có ví dụ rằng: (Con chiêm còn biết lựa chỗ phải mà đậu; khà dữ dĩ nhưn thì bắt nhưn điều hổ) Thấy Xat ơi! ầy đó thánh hiến còn ví dụ, dũa phải chẳng thấy chẳng dám nói chi, chớ như tôi với thầy sanh một thời, dũa nói phải, thầy cũng đoạn chương thủ nghĩa, mà tìm quây, nghĩa là bỏ khúc đầu, rút khúc đuôi, chận một chữ dũa mà nói. Sao mà thầy nở vậy thầy ơi; tron một năm thì luận việc thương có, là kiểm những lời hữu ích mà nhắc nhau, lựa nhiều việc cơ quan mà bày biểu, tôi nghĩ lại, thiệt đáng buồn, buồn là buồn cho đời ít rõ thanh suy buồn cho thế không trường lợi hại. Hề thầy ví người với con..... mập bì lấy bôn chơn thì giận, chớ không xét lời hay dở chẳng lường tiếng xa gần. Nay tôi xin cất nghĩa; mập chỉ nghĩa mạnh, không đau, lấy bôn chơn không có đuôi dặng, đứng dũa dặng một mình nghĩa ruộng rộng mà không thể đi ăn dặng, tiết, máu nghĩa là tiến tài như huyết mạch. Dũa ví là bò, hay là trâu, tôi nghĩ lại cũng lựa phần hơn cho mình, nghĩa là, bò trâu thì hơn đĩa, hơn quạ-quạ kèn-kèn. Tôi xin hỏi ví như theo lời luận cỏ luận hồi (dũa thai) mà vua Thập-Điện bởi trong ba vật ấy phải chịu một. Vậy thì theo ý thầy lựa bên nào?

Xem coi trong lời ví dụ ấy, là lời thương dân vì chúng muốn cho thanh lợi thêm, mà chỉ cho hết sức sự cực khổ cho đống lòng người. Vậy ai nghe coi có động không? Làm con mập như vậy khổ không, ví với đĩa với kèn-kèn thì thua thiệt chỉ mà hơn.

Trâu bò xem lại lớn hơn đĩa,
Quả quạ kèn-kèn loại nuốt dơ.
Thoần có trời đầy sanh vật ấy,
Lựa bỏ hay đĩa hỏi Thấy-Xơ.

LƯƠNG-DỪ-THỨC, BÈN-TRE.

Tam-quốc-chỉ tục dịch

(tiếp theo)

Cung vào ra mắt Lữ-Bô và nói rằng: « nghe ông hứa gà con gái ông về nhà Viên-công-Lộ, là phải lắm; chính chẳng biết ngày nào mà kết thân? » — Bô nói: « còn thủng thảng tính. » — Cung nói: « người xưa chịu gả con cho đến cưới, có định chừng: lịnh Thiên-tử thì một năm, hàng chư-hầu thì nửa năm, quan đại-phu thì là ba tháng, còn kẻ thứ dân thì một tháng. » — Bô nói: « Viên-công-Lộ nhờ trời cho báu nước (là ngọc-tử) nay mai dựng làm vua, nay ta theo lệ Thiên-tử có dặng chẳng? » Cung nói: « chẳng nên. » — Bô nói: « vậy thì phải theo lệ hàng chư-hầu. » — Cung nói: « cũng chẳng nên. » — Bô nói: « vậy thôi thì theo lệ quan khanh quan đại-phu. » — Cung nói: « cũng chẳng nên. » — Bô cười nói rằng: « ông há muốn ta y theo lệ kẻ thứ dân sao? » — Cung nói: « chẳng phải vậy. » — Bô nói: « vậy thì ý ông muốn làm sao? » — Cung nói: « đương lúc này thiên hạ chư-hầu đều cậy nhau tranh hùng, nay ông cùng Viên-công-Lộ làm suôi; các chư-hầu không lẽ không ghen ghét sao, nếu để lâu lựa ngày tốt, hoặc ngon giờ tốt của ta, họ phục binh giữa đường dặng cướp đi, vậy thì nài sao. Theo kẻ lúc này, chẳng chịu thì thôi, còn dả chịu rồi thì gả đi, đương lúc các chư-hầu chưa hay, lập-tức đưa dâu đến đất Tho-xuân, để ở riêng, vậy sau lựa ngày tốt cho thành thân, ấy là muốn đều không sai một vậy. » — Bô mừng nói: « lời Công-dài phải lắm. » — Bèn vào tỏ với Nghiêm-Thị; liền đem sửa soạn tráp nữ trang, thâu ngựa tốt xe huê, khiến Tông-Hiến và Ngụy-Thục hiệp đồng với Hàng-Dạng đưa con gái đi trước. Trông nhạt vầng trời đưa ra ngoài thành. Lúc ấy cha của Trần-Ngươn-Long là Trần-Quê đương dưỡng lão ở nhà, nghe tiếng trông nhạt, bèn hỏi kẻ tá hữu. Kẻ tá hữu thưa rõ có. Quê nói: « ấy là kẻ xa chẳng xem gần vậy,

Huyền-Đức ắt khôn vậy. » bèn gợn bịch đèn ra mắt Lữ-Bô. Bô nói: « quan đại-phu đến có việc chi? » — Quê nói: « nghe Trương quân thác, chính đến đi điều tang. » — Bô thất kinh nói: « sao nói lời ấy? » — Quê nói: « ngày trước Viên-công-Lộ muốn gả Lữ-huyền-Đức, nên dùng vàng lựa dựng cho ông, mà ông dùng phép đả kích dặng giải đó; nay bỗng đến cầu thân, ấy là cái ý muốn dùng con gái ông làm con tin, dặng sau đến đánh Huyền-Đức mà lấy. Tiết-bái, Tiểu-bái mặt thì Từ-châu khôn vậy, họ hoặc khi đến mượn lương, khi đến mượn binh, nếu ông mà chịu hết thì lấy làm mệt chỗ ông lắm, chịu một dặng khiên, thì gây oán nơi người khác, nếu mà chẳng chịu, ấy là bỏ binh mà dầy môi binh vậy. Huân đã nghe Viên-Thuật có ý xưng Đê, ấy là lòng phản vậy, nếu họ làm phản, thì ông thuộc về suôi gia của người làm phản vậy, có lẽ nào mà ông dặng khỏi cái chỗ thiên hạ chẳng dung sao? » — Bô cả kinh nói rằng: « Trần-Cung gạt ta. » mau khiên Trương-Liêu dẫn binh theo cặng khỏi ba mươi dặm, bắt con gái và Hàng-Dạng đem lại dam cãm chẳng thả đi về, lại khiến người về thưa lại với Viên-Thuật rằng, đó nữ trang của con gái sãm chưa đủ; chờ đủ rồi sẽ đưa đến. Trần-Quê lại nói với Lữ-Bô: « khiên giết Hàng-Dạng đến Hứa-đô. Bô còn dự chưa quyết, bỗng có người phi báo rằng: Huyền-Đức ở Tiểu-bái, chiêu quân mua ngựa chẳng biết ý chi. Bô nói: « ấy là phần việc của kẻ làm tướng, lấy chi làm lạ. » Lúc đang nói có Tông-Hiến Ngụy-Thục đến thưa với Bô rằng: « tôi hai người vưng lịnh Minh-Công qua đất Sơn-dông mua ngựa, mua dặng ngựa tốt hơn ba trăm con, về đến đất ranh Huyền-bái, bị quân cường khấu gực đi hết nữa, nghe quả là ảm của Lữ-Bị, Trương-Phi giả dặng quân Sơn-tặc đánh cướp ngựa ấy. » — Lữ-Bô nghe rồi, cả giận, lập-tức điem binh qua Tiểu-bái, đến cửa ải, Trương-Phi, Huyền-Đức cả kinh lật dật lãnh binh ra rước, hai trận giao, Huyền-Đức ra ngựa nói: « có chi huynh-trưởng dẫn binh đến đây? » — Bô chỉ mà mắng rằng: « ta bắn kích cửa Viên-môn cứu mạng lớn người, có chi người lại gực ngựa ta? » — Huyền-Đức nói: « Bị nhưn thiếu ngựa, khiến người đi cặng bên phía dặng mua, dầu dám gực ngựa của anh. » — Bô nói: « người khiên Trương-Phi gực ngựa tốt của ta hơn một trăm

năm mươi con, người còn cãi chối. » Trương-Phi đứng thương ra ngựa nói: « thiệt ta gực ngựa tốt của mấy, nay mấy làm sao? » Bô mắng nói: « thảng giặc tròn con mắt, mấy nhiều lần dè ta. » — Phi nói: « gực ngựa mấy thì mấy giận, còn mấy gực Từ-châu của Ca-ca ta thì mấy không nói. » — Bô đứng thương ra ngựa đến đánh Trương-Phi, Phi cũng dờ thương đến rước, hai người đánh vui hơn một trăm hiệp chưa thầy hơn thua; Huyền-Đức ở cơ sở thát, kiệp dặng tiếng kiêu thâu quân về thành. Lữ-Bô phân quân từ phía phủ vậy, Huyền-Đức kêu Trương-Phi trách rằng: « đều bởi mấy gực ngựa của người ta, nên khiên cho người ta gây việc; nay ngựa ở chỗ nào? » Trương-Phi thưa, đều gởi tại nơi các chùa. Huyền-Đức liền sai người ra thành đến dinh Lữ-Bô, nói tình nguyện trả ngựa lại. — Bô muốn nghe theo, Trần-Cung nói: « Nay chẳng giết Lữ-Bị, để lâu sau ắt bị hại. » Bô nghe theo đó, chẳng nghe theo lời của Bì-xin; phá thành cặng gặp. Huyền-Đức với Mã-Trước, Tôn-Cang nghị; Tôn-Cang nói: « Chỗ hờn của Tào-Tháo ấy là Lữ-Bô vậy, chẳng bằng bỏ thành chạy qua Hứa-đô đất Tào-Tháo, mượn quân phá Bô, ấy là chức cao. » — Huyền-Đức nói: « Ai khá đương trước phá vậy mà ra? » Phi nói: « Em ước tình nguyện từ chiến. » Huyền-Đức khiên Phi ở trước Văn-Trường ở sau, mình ở giữa, bảo hộ già trẻ nửa đêm tam canh dặng lúc trăng tỏ ra cửa bắc môn mà chạy; dặng đi gặp Tông-Hiến, Ngụy-Thục, bị Đức-Đức đánh một trận chạy lui, dặng ra trùng vậy; phía sau Trương-Liêu cặng đến bị Quang-Công dịch đứng, Lữ-Bô thầy Huyền-Đức đi rồi cũng chẳng đuổi theo; bèn vào thành an dân, khiên Cao-Thuận giữ Tiểu-bái, còn mình về Từ-châu.

Nói về Huyền-Đức chạy đến Hứa-đô, ở ngoài thành hạ trại, trước khiên Tôn-Cang vào ra mắt Tào-Tháo, nói rằng bị Lữ-Bô truy bức, chính đến đầu nhau, Tháo nói: « Huyền-Đức với ta là anh em vậy. » bèn mới vào thành ra mắt. Ngày thứ, Lữ-Bị dặng Quang, Trương ở ngoài thành, mình dẫn Tôn-Cang, Mã-Trước vào thành ra mắt Tháo. Tháo dùng lễ thượng khách, mà đãi Huyền-Đức. Huyền-Đức tỏ hết việc Lữ-Bô Tháo nói: « Bô thiệt là bọn không nghĩa, ta với hiền đệ hiệp lực mà giết nó. » Huyền-Đức xưng tạ Tháo thiết yên dãi đến chiêu mới đưa ra. Tuân-Vức vào ra mắt nói:

« Lữ-Bị là người anh hùng vậy, nay chẳng tinh trước, sau ắt làm hại. » Tháo chẳng đáp, Vức ra, Quách-Gia vào. Tháo nói: « Tuân-Vức khuyên ta giết Huyền-Đức, liệu làm sao? » — Gia nói: « chẳng nên, Chúa-công dầy nghĩa binh vì trăm họ mà trừ hại, duy phải chuông-việc tín nghĩa dặng mà chiêu tập người tuấn kiệt, vậy mà họ còn ngại chẳng đến thay; nay Huyền-Đức vốn có danh anh hùng, hơn khôn cùng mà dè dẫu; nếu giết đó, ấy là hai kẻ hiền vậy, trong thiên hạ sĩ trí mưu nghe, bèn nghi, eo chon chẳng tới, Chúa-công lấy ai mà định thiên hạ vậy; vả trừ một người chừng lo, làm ngăn bốn biển chừng trông mèn; mấy an nguy chẳng khá chẳng xét. » Tháo cả mừng nói: « người nói thiệt vừa lòng ta. » Ngày thứ, bèn biểu dưng Lữ-Bị lãnh coi về Từ-châu, Trần-Dục cặng rằng: Lữ-Bị sau chẳng chịu ở dưới người, chẳng bằng sớm tính đó. » Tháo nói: « nay lúc đương dùng anh hùng, chẳng khá giết một người mà mất lòng thiên hạ; ấy là Quách-phụng-Hiền với ta đồng thầy vậy. » Bèn chẳng nghe lời của Dục, dùng binh ba ngàn, lưỡng muốn học, đưa cho Huyền-Đức, khiên qua Từ-châu. Lúc đi đến nhậm, đón binh nơi huyện Tiểu-bái dặng chiêu tập binh-tàng, hồi lúc đánh Tiểu-bái. Huyền-Đức đến Từ-châu, khiên người ước nhóm với Tào-Tháo.

(Sau sẽ tiếp theo)
CANAVAGGIO

Lạc tại kì trung

(tiếp theo)

Có một người đội nón lá mặt áo rách, đem ra mắt Quang-Trọng. Trọng rước vào. Người ấy nói: « Chúa có bệnh-sao? bình-thầy qui pháp không? » Quang-Trọng đều nói phải. Người ấy hỏi: « Chúa thầy qui nói trong chầu lớn phải không? » Quang-Trọng nói: « Người biết hình trạng quai-ây không, như biết ta nguyện chia gia sản của ta cho người. » Người ấy xin ra mắt vua mới nói. Quang-Trọng ra mắt Hoàng-Công trong chỗ nam dặng dau, có hai người dờn bà dâm lưng và hai người bóp chơn còn Thụ-Điều dặng bụng thuộc đứng hầu ưỡng. — Quang-Trọng tâu: « Bệnh của Chúa có người nói dặng, tôi có dắc đến đây, xin Chúa với đó. » Hoàng-Công với vào, thầy người đội nón lá mặt áo rách, trong lòng chẳng vui; duy-

ráng mà hỏi rằng : « Trọng-phụ nói người biết quỉ phải là người chắng ? » Đáp rằng : Chúa-Công làm hại lấy mình, chứ quỉ đâu dám hại Chúa-Công. » Hoàng-Công nói : « Vậy thì có quỉ không ? » — Đáp rằng : « Có . Dưới sông có quỉ tên vòng-trượng ; trên gò có quỉ tên Trảng ; trong núi có quỉ tên Đâu ; đồng nội có quỉ tên Bàng-Hoàng ; còn tại chằm có quỉ tên Hoái-Xà . » Hoàng-Công hỏi : « Người biết, tổ hình trặng Hoái-Xà nghe. Đáp rằng : » Và Hoái-Xà hình lớn như bánh xe dài như cổ xe, áo tía mào đỏ, vật ấy không ưa nghe tiếng bánh xe kêu rầm rầm, bề nghe thì óm đầu mà đứng ; vật ấy chẳng dễ thầy ; người dặng thầy, thì làm bá trên thiên hạ. » Hoàng-Công rỏ cười ra, vụt đứng dậy ấy thiết quả-nhơn thầy như vậy đó. » Từ ấy tinh thần mạnh mẽ, chẳng biết bệnh chạy đi đâu mất. Hoàng-Công hỏi : « Người tên chi ? » — Đáp rằng : « Tôi tên Hoàng-Tử, người làm ruộng ở phía Tây trong nước Tê. » — Hoàng-Công nói Người khá ở đây châu quan với quả nhơn : » Bèn muốn trước cho làm Đại-phu, thì Hoàng-Tử bèn từ nói rằng : « Chúa công bật cao nhà vua đẹp bốn phía mọi, an trong nước vô trăm họ, khiến cho tôi thường dặng làm dân trong đời bình trị khỏi lo chi, làm ruộng cũng đủ vui vậy không muốn làm quan. » Hoàng-Công nói : Thiệt Cao-Sĩ vậy. Bèn bang lúa lụa và khiến quan Hữu-Tư đưa dam đến nhà ; rồi lại trọng thưởng Quảng-Trọng nữa. — Thụ-Điều tâu rằng. Trọng-phụ nói không dặng, ấy là lời của Hoàng-Ti nói, là đầu Trọng-Phụ chịu thưởng ? » Hoàng-Công nói : Quả nhơn có nghe rằng : « Nhậm độc dã ám, nhậm chúng dã minh. » Nghĩa là : « dùng một người thì tối, dùng dồng người thì rõ. » Nếu không Trọng-phụ, quả-nhơn thiết chẳng dặng nghe Hoàng-Tử lời ấy. » Thụ Điều phạt theo lời chúa Hoàng-Công.

(Dưới câu chữ đó có chữ nhỏ cỡ như vậy ; Nhị cú tử linh thiên-hạ hậu thể da thiếu ngu-nhơn ; kước thiên, bất khả thin, nại hà ?)

CHUNG

TRẦN-GIẢI-NGUYỄN lục.

Thi phổ

Lượn Nông-cổ-mín-dâm.

NGUYỄN-quí-Lương Mỹ-Tho xướng thủ
Cảm người có trí sửa sang đời,
Chẳng vậy mà thêm cũng gặp thời.

Hồ bầy xưa nay giàu cây thê,
Thương ôi phong tục khó thua lời.
Muôn cho rõ mặt bề trên trước,
Sao chẳng ra tay vạch đất trời.
Nhọc sức đua tranh người nghĩ nghĩ,
Hoài công chim lập biển khôn đời.

TRẦN-DUY-THANH, họa nguyên vận.

Anh hùng đứng đợi ở trong đời,
Thầy phải ra tay há luận thời.
Ruộng rẫy chước hay bày lăm việc,
Bán buôn kẻ nhiệm vô nhiều lời.
Sửa sang phong tục công người thê,
Sanh hóa vật tình sức thợ trời.
Chỉ cả bên lòng nên dánh núi,
Lo chi chim lập biển khôn đời.

NGUYỄN-THIỆN-KẾ, họa nguyên vận.

Nhứt trính Nông-cổ ý khuyên đời,
Tổ việc hơn thua ước kiếp đời.
Chê chú ruộng quả lừa lọc thốc,
Vạch thẳng khách quai tóm thâu lời.
Dạy nghề trống trặc trong nam bắc,
Chỉ cách bán buôn các nước trời.
Phương tiện muốn cùng người bôn-quốc,
Thương ôi nam tục dễ đầu đời.

TRẦN-VĨNH-THANH, họa nguyên vận.

Nghĩ nghĩ nên hư dền cuộc đời,
Nặng che mưa dầy phải theo thời.
Thương người thật nghiệp nên ra sức,
Nhơn thuở dư công ráng giúp lời.
Trong nước những toan làm lợi nước,
Dưới trời nào dám sửa cơ trời.
Việc mình trước xét sau người trách,
Khoe tướng đời non ý khó đời.

DINH-THIỆU-QUANG, họa nguyên vận.

Nghĩ việc đua chen ngàn sự đời,
Sanh trong đất nước phải theo thời.
Bán buôn chú khách còn lo thê,
Chài lưới ông câu quyết tóm lời.
Biển rộng chính khôn dò rúng biển,
Trời cao há dễ độ lòng trời.
Muôn cho trên dưới đều thông lợi,
Đương lúc tan thương khó đời đời.

Bồn quán chữ bút đã có trả lời cho ông Nguyễn
quí-Lương mà không độ bài thơ này. Nay cũng
có chữ quí hữu họa, nên tôi phải ráng họa theo
đều phải quây xin chữ nho nhân duợt :

Trị loạn xưa nay cũng có đời,
Rủi may người gặp ấy là thời.
Thường dân lúc trị vui an phận,
Trí sĩ cơn loạn phải nhọc lời.
Kể trước thương người mài gốc rậm,
Ta sau vì chúng vạch mây trời.
Phải chắng mặt thê lời dâm luận,
Gánh nặng làm trai chỉ há đời.

Hoành tài bất phú

Có một tên Nhậm-Kiên, người ở đất Ngu-dài; chuyên một nghề trứ lông chiên làm áo cầu bán mà ăn, bán hết rồi đi dền đất Hiệp; giữa đường gặp một người, xưng tên là Trần-trước-Đình, người đất Trúc-thiên, nơi nấng vừa vận, hai người bèn kết làm anh em; khi đi cũng đi với nhau, khi ở cũng ở với nhau... Đền đất Hiệp, họ Nhậm mang bệnh dầy không nổi, họ Thân xem nuôi cán mản, ở đó hơn 10 ngày, bệnh càng nặng, mới nói với họ Thân rằng: « Nhà ta thiệt không có bản sản chi, đều nhờ một mình ta, dâm sương giải tuyết, mà nuôi tám người trong nhà, đến nay chẳng may! mà thác nơi xứ lạ, người là như tay chơn của ta vậy, xa nhà vài ngàn dặm, thiệt không có ai. trong túi ta vàng còn hai trăm dư, người lấy phân nửa mua quan quách lán liệm ta, còn dư thì xài lấy còn phân nửa xin gởi về cho vợ con ta, dặng dam xác ta về, như người khủng dam xuong tàn của ta về dền cớ lý, thì đó dạt hàng hóa của ta đó về người, ta không tính. » Nói rồi liền gương cắt đầu dầy mà viết thơ trao cho họ Thân, dền thì thì thác. Họ Thân lấy năm sáu vàng ra chợ mua hòm mỏng về liệm; liệm rồi người chủ nhà hồi dam đi; Họ Thân mới dời rằng đi kiếm chùa dặng gởi, bèn tròn chẳng trở lại.

(Sau sẽ tiếp theo)
KHUYẾN-THIỆN đạo nhơn.

LỜI RAO

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ như trính Nông-cổ-mín-dâm, có bán những trâu dục, trâu cái, và bò làm, bò xe lốt. Ai có muốn mua những vật ấy để dùng làm ruộng, kéo lúa thì dền tại nhà ông ấy mà mua. Trâu bò lốt mà bán rẻ.

Lời Rao

Nhà bán bánh mì của người Annam làm là Pierre-Ngan ở tại đường Kinh-lập tục gọi Boulevard Charner số 95.

Người làm bánh mì này học nghề làm như người Langsa, bánh tốt và ngon, bột chẳng có pha vật chi vô hết, chỉ có ý làm hơn của người ta dặng dễ bán, bán giá thường, và có thử bánh ngọt ngon. lăm, xin anh em mua thử mà dặng, thì biết ngon hơn hay là kém hơn những người khác.

Người dau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chi châu du, người haysuy nghĩ cũng kẻ yếu gây, mà muốn phục hồi nguyên tục thì phải uống thử thuốc hiệu Glycéro kola hay là Glícéro-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bán tại tiệm thầy Béranguier ở Saigon mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thì giá tám quan.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHƠN MẠNG.

Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa

(LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Saigon, đường Bonnard, số 39, xin kính rao cho thiên-hạ dặng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép đời-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi.

Ay vậy, xin những người có canng dự dền việc lợi-ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lỏng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà dền khuyến lơn cho thiên hạ lăm theo các -việc lý tài trai trong qui chế chương trình của Côngti

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này;

Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 \$ 60	Thức kiều về sự thi-bành án-lý về việc hính	
Tướng Sơn-bậu.....	0 20	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Bản quốc.....	1 \$ 00
Tướng Kim-vân-kiểu.....	0 25	Cours d'Annamite.....	2 50
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Cours gradué.....	2 50
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Conversation Annamite français....	0 50
Phong-bóa Điều-bành.....	0 50	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ.....	1 20
Minh-Tám-Bầu-giám cuốn thứ nhất		Miscellannée.....	1 40
Và cuốn thứ hai.....	2 00	Sách dạy cách nấu ăn.....	0 80
Tứ-thơ cuốn thứ nhất và cuốn		Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Thứ hai.....	1 60	Lục súc tranh công.....	0 10
Truyện Kim-vân-kiểu đương in		Thơ Nam-kỳ.....	0 10

Ái muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cổ ở xa hạp mà muốn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chỗ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM DẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THANG BAY LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG SAU ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG BAY LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG SAU ANNAM
1	Mardi.....	26	Thứ ba	16	Mercredi.....	12	Thứ tư
2	Mercredi.....	27	Thứ tư	17	Jeudi.....	13	Thứ năm
3	Jeudi.....	28	Thứ năm	18	Vendredi.....	14	Thứ sáu
4	Vendredi.....	29	Thứ sáu	19	Samedi.....	15	Thứ bảy
			Tháng sáu Annam	20	DIMANCHE.....	16	CỬA NHỰT.
5	Samedi.....	1	Thứ bảy	21	Lundi.....	17	Thứ hai
6	DIMANCHE.....	2	CỬA NHỰT.	22	Mardi.....	18	Thứ ba
7	Lundi.....	3	Thứ hai	23	Mercredi.....	19	Thứ tư
8	Mardi.....	4	Thứ ba	24	Jeudi.....	20	Thứ năm
9	Mercredi.....	5	Thứ tư	25	Vendredi.....	21	Thứ sáu
10	Jeudi.....	6	Thứ năm	26	Samedi.....	22	Thứ bảy
11	Vendredi.....	7	Thứ sáu	27	DIMANCHE.....	23	CỬA NHỰT.
12	Samedi.....	8	Thứ bảy	28	Lundi.....	24	Thứ hai
13	DIMANCHE.....	9	CỬA NHỰT.	29	Mardi.....	25	Thứ ba
14	Lundi.....	10	Thứ hai	30	Mercredi.....	26	Thứ tư
15	Mardi.....	11	Thứ ba	31	Jeudi.....	27	Thứ năm

NÔNG-CỎ MĨN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÀN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm... 5 \$ 00
sáu tháng... 3 00

Tại Đông-dương

Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm... 10 \$ 00
sáu tháng... 5 00

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH

Tự Dũ-Tức

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1^o Page le cent..... \$ 1 50
2^o Page le cent..... \$ 1 00
3^o Page le cent..... \$ 0 80
1^o Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ái muốn mua nhựt-trình, hay lại việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bản-quản chủ bút mà thương-nghi

Ghêm không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thư sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Cách bán buôn là một đều đương cần trong đời này; xin chừ quý hữu xét cho kỹ lại, thì thấy rõ lời tôi luận có bằng có cứ đủ, chẳng phải muốn nói chi thì nói. Sanh làm người thì sự lấy ý mà luận, mà đều chi có lý ấy là luận nhằm luận phải. Vì như lập Thông-Thơ và

Ngọc-Hạp để mà coi ngày và coi giờ, tùy theo người hay tin; vậy chớ có đi đến trên trời không? mà biết sự tốt xấu, phải quấy; vậy mà từ xưa đến nay ai tin thì tương có, còn không tin thì là không có; chớ như người lập cũng cứ theo lý mà đoán âm dương và phán năm sanh khắc, chớ có kiểm đều chi xa ở đâu? Chỉ cần có một đều tin cũng không. Việc coi ngày giờ thì là tin cũng không. Nếu sách vở đều tôi luận rằng làm người ta trong đời phải cần nghề buôn nầu không cần dặng, thì thua thiệt nghề nầu hơn người nước khác. Tôi luận vậy mà tôi dám nói rằng có bằng cứ, nếu luận luôn luôn không chỉ cho rõ cứ nói việc buôn là sự cần phải làm; vậy chớ không buôn có chết đói không? Nếu có người hỏi vậy thì làm sao mà đáp lại? Bởi vậy chớ nên tôi xin các nghĩa sự buôn là đều cần kiếp phải làm trong đời này, cho bạn hữu xem chơi, cũng là đều ích lợi nhiều.

CVN 34

Nghề buôn là nghề đương đầu trong đời này : Chúng ta không đi đâu cho xa, cứ ở trong bốn địa của mình mà thôi; nên ít thầy dạy nhiều, tuy vậy mà từ người mình gáo nước thượng-quốc cho đến nay; việc bán buôn dẫu chắc mở mang ra rộng rãi lắm; trong quần hạt dẻ thông thả cho người nước lạ đến đây buôn bán. Anh em lớn nhỏ xét lại cho kỹ hết sức đi, dưng coi thử trong quần hạt của mình buôn bán vật chi? còn người nước lạ bán vật chi? xét rồi thì thấy rõ, và hiểu rõ rằng, người nước mình chưa có buôn bán chi hết. Các nước khác những là Nhật-Bản, Huế-Kỳ, Hồng-Mao, Khách, Thiên-Trước, là những nước chúng ta dè biết tên; còn trăm ngàn nước khác nữa; thì sự buôn bán của người ta là đều trọng ở trong nước người. Những người dân trắng, già trẻ bé lớn, đờn ông, đờn bà con trai, con gái, ông già, bà cả, đều có công việc bổn phận mỗi người; cứ sớm thì từ sáu giờ dậy đi làm cho đến trưa, rồi nghỉ trưa một hai giờ; thì làm đến tối sáu giờ; làm nghề này, làm hàng kia làm trăm nghề kể sao cho xiết; hễ già yếu thì có công việc cho kẻ yếu, mạnh mẽ có phần việc cho người mạnh mẽ; còn con nít còn khờ từ mười bảy sập đến hai mươi, thì có công việc cho trẻ. Bởi vậy mới có đồ vật mà bán ra cho muôn ngàn nước, xứ này có vật này, xứ kia có vật kia mớ bán ra mớ mua vào; sang qua đổi lại như nước như lửa, như vàng, như đất, như cây, như cỏ, nói cũng không cùng. Ấy vậy mới có sự bán buôn đổi chác cho nhau, ấy là đều trọng trong thiên hạ, trời đất. Có vậy mới có trên có dưới; có giàu có nghèo, có sang có hèn; thì trong nhà con buôn mới có lớn nhỏ có tốt có xấu; có nên có hư. Việc ăn ở đời làm người có vậy mới có hiệp cơ trời, cũng vì như trời đất thì có ngày, có đêm có mưa có nắng, nước có lớn có ròng, có đầy có vơi; cũng như mặt trời khi mọc khi lặn, mặt trăng khi đầy khi khuyết; còn người ta có sanh có tử có mất có còn; luận thiệt cũng khó cho đến cùng; Xin người muốn hiểu thì hiểu rõ, còn không muốn thì không nói, chẳng khác nào sách Ngọc-Hạp và Thông-thơ, người tin cũng không, cũ g đồng lý như vậy.

Có một điều lời xin bạn hữu xem lại trong lịch định Nam-kỳ, người chúng ta làm nghề chài, buôn bán vật chi, cách thế ăn ở đời lợi hay là hại, nên hay là hư, phải hay là quây, tốt hay xấu, giàu hay nghèo, sang hay là hèn, nên muốn rõ thì xét,

nghĩ hồ xét rồi thì rõ; chẳng có dấu điềm đi đâu; Vì có vật thì có hình, có hình thì có sắc, khó mà dấu dưng.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DÙ-THỨC, BÈN-TRE.

Tam-quốc-chí-tục-dịch

(tiếp theo)

Tháo đang muốn dấy binh, qua đánh Lữ-Bô; bỗng có phi báo nói: Trương-Tề từ Quan-Trung dẫn binh đánh quận Nam-Dương bị tên mà thác, cháu của Tề là Trương-Tú, lãnh thừa chủng, dùng Giả-Vô làm mưu sĩ, kết liên với Lưu-Biêu, đón binh nơi Huyền-thành, muốn dấy binh đến cửa ải cướp giết, Tháo cả giận, muốn dấy binh đánh đó, lại e Lữ-Bô đến xâm Hứa-Đô, bèn hỏi kẻ nơi Tuân-Vực. Vực nói: « Ấy là việc dễ làm vậy, Lữ-Bô là bọn không mưu, thầy lợi ắt mừng; Minh-Công khá khiến người qua Từ-châu gia quan ban thưởng cùng khiêu hòa với Huyền-Đức, Bô mừng thì chẳng lo toan việc xa vậy. » Tháo nói phải; bèn sai quan Phụng-quân Đò-húy là Vương-Tắc đem sắc phong cùng thư giải hòa qua Từ-châu. Một phía dấy binh muốn làm muốn, mình đi đánh Trương-Tú, phân binh ba đạo kéo đi, dùng Hạ-hầu-Đôn làm Tiên-phuôn, quân mã kéo đến sông Vị-thủy hạ trại. Giả-Vô khuyên Trương-Tú rằng: « Binh Tháo thế lớn chẳng khá đánh với, chỉ bằng kéo hết đầu hàng. » Trương-Tú x theo lời, bèn khiến Giả-Vô đến trại của Tháo tỏ ý xin đầu. Tháo thấy Vô ứng đời như lưu, rất yêu đó, muốn dùng làm mưu sĩ. Vô nói: « Tôi xưa theo Lý-Thôi đã mắc tội với thiên hạ, nay theo Trương-Tú, lời nghe kẻ theo, chẳng ngờ bỏ đó » bèn từ mà đi. Ngày thứ sáu Tú đến ra mắt Tháo. Tháo đãi rất hậu; rồi dẫn binh vào Huyền-Thành đón trú, còn giữ binh thì chia đồn nơi ngoài thành, trại sách liên lạc hơn mười dặm; trú dừng vài ngày, Tú mới hứa thiết yên mời Tháo. Một ngày kia Tháo say, lui vào phòng ngủ bèn hỏi nhỏ kẻ tử hữu rằng: « Trong thành này có Kị-nữ chăng (là con diêm)? Con người anh của Tháo là Tào-an-Dân biết ở Tháo; bèn thưa nhỏ rằng: « Chén hôm qua cháu lên đờn thấy bên nhà quán xá có một người đờn bà mười phần đẹp dễ lắm, hỏi ra

là vợ của Trương-Tề là chú Trương-Tú vậy. » Tháo nghe nói, bèn khiến An-Dân lãnh năm mươi đáp binh qua bắt đem về; tức thì bắt đến trung quân, Tháo xem ra thiệt quả nhiên đẹp dễ lắm; hỏi thừa họ thì người đờn bà đáp rằng: « Thiệt là vợ Trương-Tề, họ Trâu vậy. » Tháo nói: « Phu nhơn biết ta chăng? » Nàng Trâu-Thị nói: « Tôi nghe cai danh Thừa-Tướng đã lâu, đêm nay may được đến đây mừng. » Tháo nói: « Ta vì phu nhơn, nên mới chịu cho Trương-Tú đầu hàng, bằng chẳng thì ta giết cả họ vậy. » Nàng Trâu-Thị lấy tay rằng: « Thiệt rất cảm ơn tài sanh vậy. » Tháo nói: « Ngày nay dặng gặp phu nhơn, thiệt trời khiến vậy, đêm nay muốn cùng nhau chung gối, rồi theo ta về triều, ăn hưởng giàu sang, liệu làm sao? » Trâu-Thị lấy tay. — Đêm ấy ngủ chung trong trướng. Trâu-Thị nói: « Ở lâu trong thành, Tú ắt sanh nghi, cũng e người ngoài nghi luận. » Tháo nói: « Ngày mai phu-nhân đi với ta về ở trong trại của ta. Ngày thứ đời ra ngoài thành an nghỉ. Rồi kêu Diên-Vi vào trung quân ở phía ngoài trướng phòng mà hộ vệ ban đêm, còn người khác, chẳng có kêu gọi chẳng dặng chuyên vào; bởi đó trong ngoài chẳng thông, Tháo mới ngày với Trâu-Thị vui chơi, chẳng lường ngày về. — Người nhà của Trương-Tú mật báo với Tú. Tú giận nói: « Tháo tặc nhục ta lắm. » bèn mời Giả-Vô thương nghị. Vô nói: « Việc này chớ khá liêt lậu, ngày mai chớ Tháo ra trướng nghị việc. Phải như vậy, phải như vậy. Ngày thứ, Tháo ở trong trướng. Trương-Tú vào thưa rằng: « Binh mới đầu hàng trên nhiều lắm, xin dời đồn vào trung quân. » Tháo cho Tú bèn dời đồn, chia quân ra làm bốn trại, hèn kỳ mà dấy việc, nhơn sợ Diên-Vi sức mạnh, khó mà đến gần; bèn với Diên-Trương là Hồ-xa-Nhi thương nghị. (Tên Hồ-xa-Nhi này, sức cật nổi năm trăm cân, một ngày đi dặng bảy trăm dặm, cũng là người kỳ vậy.) Khi ấy dưng kẻ cho Tú rằng: « Sợ Diên-Vi ấy, là cặp thiết kích vậy. Chúa công ngày mai khá mời va đến uống rượu, ép uống cho say mà về, chừng ấy tôi sẽ xen lộn về theo quân sĩ của va, lên vào trong phòng mà tươm cặp kích của va; thì chừng say vậy. » Tú rất mừng, bèn dự bị cung, tên, giáp binh, thông báo các trại; đến kỳ khiến Giả-Vô lui với Diên-Vi đến trại, ăn cần dài rượu, đến tối say về. Hồ-xa-Nhi xen theo đội quân vào

thẳng trại lớn. — Đêm ấy Tào-Tháo ở trong trướng đang uống rượu với nàng Trâu-Thị, bỗng nghe ngoài trướng tiếng người nói tiếng ngựa hí, Tháo sai người ra coi; về báo rằng quân của Trương-Tú đi tuần đêm. Tháo chẳng nghi; lúc gần canh hai, bỗng nghe sau trại la hét, quân báo nói: trên xe cỏ lửa dấy. Tháo nói: « Quân nó lo diên, đừng có chộn nhộn. » Tức thì bèn phía lửa dấy, Tháo mới oản kinh, kêu Diên-Vi. Diên-Vi đang say ngủ mê, lúc đang chiêm bao nghe động những tiếng chiến trống chém hét, bèn giực mình chỗi dậy kiểm chẳng thấy cặp kích; thì binh giặc đã đến cửa Viên-môn rồi; Diên-Vi vội gươm đeo của bộ tốt, cầm nơi tay, chính thầy trước cửa quán ngựa về số đầu cam thương đời xông vào đến trại, Diên-Vi ra sức tới trước chém chết hơn hai mươi người; quân ngựa vừa lui, quân bộ lại đến; hai bên thương như ngọn lau; Diên-Vi, mình không mang giáp, trên dưới bị thương vài mươi mũi, bèn liều thác đánh nhau, gươm lại lứt móp, dùng không dặng, mới bỏ gươm, hai tay bắt hai người quân dơ lên rước đánh, đánh chết hơn tám chín người, quân giặc chẳng giám gần, chình ở xa xa dùng tên mà bắn, tên như mưa bão, Diên-Vi liều thác cự giữ cửa trại, ngặt vì sau trại quân giặc đã vào; trên lưng Diên-Vi lại bị một thương nặng, mới la vài tiếng, máu ra lai láng mà thác; thác rồi hơn nửa giờ, mà chẳng có một người dám vào cửa trước. Nói về Tào-Tháo, nhờ có Diên-Vi ngăn trở cửa trại, mới dặng thoát ra sau trại lên ngựa chạy trốn; duy có Tào-an-Dân chạy bộ theo, Tháo sau lưng phía hậu lại bị một mũi tên, ngựa cũng bị ba mũi, may nhờ ngựa ấy thiệt ngựa hay, đau chừng nào chạy mau chừng ấy, chạy riết đến bên sông Vị-thủy, quân giặc theo tới; An-Dân bị thương nát như tương, Tháo kiếp giục ngựa lướt sóng mà qua sông, vừa lên dặng bờ, quân giặc lại bắn một mũi tên trúng con mắt ngựa; ngựa ấy về nhào xuống; con lớn của Tháo là Tào-Ngan, bèn bắt ngựa của mình cỡi mà đứng cho Tháo, Tháo lên ngựa, rùi đóng; Tào-Ngan lại bị loạn tên bắn chết, Tháo mới chạy khỏi, dọc đường gặp các tướng, thâu nhóm binh tâng. — Lúc ấy Hạ-hầu-Đôn lãnh binh dật Thanh-châu, thừa thế xuống cướp giực xóm làng; quan Bình-bộ-giáo-húy là U-Cầm đem binh của mình ra dọc đường giết dẹp, rồi về về hương dân. Bình Thanh-châu chạy về gặp Tháo khóc lạy

nơi dưới dật nói U-Cầm làm phần; chém giết quân mã Thanh-châu. Tháo cả kinh, giấy lấu có Hạ-hầu-Đôn, Hứa-Trữ, Lý-Điện, Lạc-Tần đều đến, Tháo nói: « U-Cầm làm phần phải điềm binh mà ngăn đó. » Nói về U-Cầm thầy bọn của Tháo đều đến, dẫn quân thiết lập trận giác, đắp dựng an dinh. Vức nói với U-Cầm rằng: « binh Thanh-châu nói Tướng-quân làm phần, nay Thừa-tướng đã đến, sao chẳng phân biệt, lại lập dinh trại trước vậy? » — U-Cầm nói: « nay binh giặc theo sau lưng, tức thì sẽ tới, nếu chẳng dự bị trước, lấy gì mà ngăn giặc, phần biệt là việc nhỏ ngăn giặc là việc lớn. » Lập dinh vừa xong, Trương-Tú dẫn hai đạo quân riết đến, U-Cầm bỏn thân ra trước rước đánh, Tú kiếp lui binh, tả hữu các tướng thầy U-Cầm thì trước, đều dẫn quân ra đánh, quân Tú cả thua, theo riết hơn một trăm dư dặm; Tú cùng thế yếu sức, dẫn bại binh chạy qua đầu Lưu-Biêu. Táo-Tháo thân quân điềm tướng, U-Cầm vào ra mắt, thuật lại việc quân Thanh-châu làm ngăn cướp giặc, cả mặt lòng dân, tới nhơn giết đó. » — Tháo nói: « chẳng thừa với ta, hạ trại trước, có gì vậy? » — Cầm lấy lời nói trước với Tuấn-Vức đáp lại. Tháo nói: « Tướng-quân trong lúc oản hốt, mà hay chính binh lập lũy, chịu chề chịu nhục, khiến trở bại làm thắng, tuy những danh tướng xưa, lấy chỉ làm hơn; bèn cho một bộ kim-khí, phong thêm chức It-thọ đình-hầu, rồi trách Hạ-hầu-Đôn trị binh chẳng nghiêm; lại bày cuộc tề mà tề Điện-Vi, Tháo bôn thân ra khóc mà tề đó; rồi doái lại các tướng mà nói rằng: « con lớn và cháu yếu của ta đều thác, chưa thương cho lắm, duy thân khốc một Điện-Vi mà thôi. » Chúng đều cảm mà khóc theo, ngày thứ xuống lệnh thâu quân.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Lạc tại ki trung.

Thuở xưa có một người tên là Hà-Bảo, lánh kiêu ngạo, hay khoe danh, bữa kia anh ta đi vào rừng nhằm lúc trưa nắng, anh ta mệt mỏi mới kiếm chỗ cũ bóng mát mà nghỉ, may gặp dựng một chòm cây đầu cao lớn nhánh lá sum sê, che mát cả một đôi màu đất; anh ta liền vào đó mà nghỉ, lối lâu buồn-ý mới kiếm lá trỏ ra mà nằm

ngửa nơi dưới gốc cây dâu; bỗng chợt ngó lên thấy trái dâu nhỏ; thì ngậm nghỉ hồi lâu mới luận rằng: « Đàng Táo-hóa đã có công hóa sanh muôn vật, sao lại chẳng biết phân cho đều, vì như, cây dâu thì cao lớn năm bảy vng, mà sao sanh trái ra nhỏ dữ vậy, còn giấy bi thì nhỏ không bằng ngón tay, sao lại sanh trái ra lớn lắm vậy. Chớ chỉ tôi mà gán dặng bạc Táo-hóa thì tôi sẽ xin đem trái bi mà để làm trái dâu, còn trái cây dâu để làm trái bi, thì mới vừa. » Anh ta nói vừa dứt lời, bỗng đầu giố dánh mạnh, có 1 trái dâu rụng xuống trúng trên sọ; anh ta đau lắm, chừng ấy anh ta nghĩ lại mới biết mình nghĩ lầm, mới than rằng: « oi! chớ chi mà trái dâu này lớn bằng trái bi rợ theo như ý tôi tưởng thì cái sọng mũi tôi đã nát rồi, còn chỉ là tôi. »

Lời xưa nói chẳng lầm: Ech ngồi dầy điềm chề trời hẹp, đóm beo lỗ ống thầy không toàn. — Từ xưa đến nay; có ai mà giám luận tới Táo-hóa rằng sai; vì như anh kiêu ngạo ấy, mà luận quày như vậy, thì tức thì làm cho sợ, dặng cho biết mà ăn năng, ấy là Táo-hóa mới dặng cho thầy mau như vậy. Nếu người với người, bị người ta kiêu ngạo biếm nhẽ mình; thì có một điều cứ phải mà làm cho lâu ngày, dặng nhờ kẻ khác xét mà luận biện, chớ cũng không trông làm chi cho động tới anh kiêu ngạo ấy cho ảnh biết mà ăn năng. Thương oi! cho những người có tánh khinh bạc, đều ấy là đều thiệt hại cho bởa thân lắm. Giùm khen cho người sao mà khinh bạc làm chi. Người xưa có nói: (Khinh bạc chi thói, thì tr quân từ tất tăng ngộ đức; thì tr tiểu nhơn tất sát ngộ thân.) Ví như làm người mà thầy người khác đi lượm từ cái gai từ cái miến sành, đi sửa từ cái cấu gập ghình; còn mình thì sửa soạn ăn mặt cho đẹp, giụa xóm giao lưng cho vui; xét lại thì công chuyện của mình làm đó có ích chi không? Rõ là không ích, ăn mặt xai ba, thì hưởng hết phần dư của cha mẹ vợ con, giao xóm giao làng lắm, làm cho người ta biết mình là mặt vát giáo. Ấy vậy mà cư tánh kiêu ngạo chề người lượm gai miến sành, nói rằng người làm bậy; ai ai cũng có hai con mắt thầy đường đi, ai cấu ai, mà phải lượm. Nếu rồi anh đập nhằm miến sành dứ cấn cho sâu, chảy máu nhiều, lúc ấy có chắc lười không? Nếu mà có chắc lười, thì chẳng khác chi cái anh sung lỗ mũi nó.

TRẦN-SIÂN-NGUYỄN

Thi phở

Ông Hà-dặng-Đàng đi đường thầy tội nhơn xúc đất Ông-Táo thiên-hạ đã cùng cả đồng ra gốc cây mà đổ lên xe rùa dầy đi lấp mấy chỗ hào hồ, thì ngự một bài thơ tuyệt cú mà điều. Ngồi có đưa cho tôi coi lấy làm tức cười mà nghĩ cũng thâm. Thâm là thâm mang chỉ cái tên Ông-Táo cho ra chuyện tối tàn như thế.

Bôn câu điều như vậy:

Nổi niềm thầy đó tưởng càng đau,
Ông-Táo lên xe té xuống hào.
Toát hóa trên lưng trời những trâu,
Bơ-vơ chùa miếu biết về đâu.

Tôi bừa đó năm chiêm-bao tới ngộ thầy Ông-Táo đáp lại tám câu, đọc dặn tôi thuật lại cho người rõ. May thức dậy còn nhớ, tôi lật dật biên ra đây:

Ra dầy vào đó khác chi nhau?
Đặt có tên cang chạnh những dâu!
Tắt dật nghĩ thương công đắp năng,
Nước đời bao quản cạn hay sâu.
Rước đưa chân thầy cầu ninh mị,
Lành dữ sao qua chữ áo dầy.
Linh chẳng ở mình mình vảo biêt,
Xin đừng cao thấp tiêng cơ cầu

TÒ-THIỆN-THUẬT.

Quảng văn thi cuộc.

(Xin coi số 35 sắp lại đây)

Sửa chữ in sai, như «.....» thuở xưa có mũi đạo đưc xin đọc lại «thơ xưa có.....» — «Trần-Huyệch» xin đọc lại Tuấn-Huyệch» «Son-thọ-Trường» xin đọc lại Tôn-thọ-Trường» — vân vân.

Nay thơ các số gửi đến đã gán 100 bài. Tôi nhớ xưa có câu: « Lý bạch nhưt đầu bách thiên. » Ấy là tài ường rượu làm thơ riêng của người. — Đến nay tôi là bực hèn mọn mà thiệt « Quảng-văn-thi-cuộc » này, các qui viên nạp ý doái tình tôi, thì tôi cũng mừng tôi được cái tài riêng của tôi, Tài chi? — Tài học lớn cũng gán trăm: Lời pha lữg, chơi cho vui, chớ chỉ tình tôi cúi xin gửi lời cảm ơn các văn-hữu vô cùng. Còn lời mắng là mắng làm vậy:

« Mắng thay thành đạo như còn!
Trăm năm an dạy cháu con luận thương. »

Có nhiều thi hữu đã gửi thơ mà bàn về việc « Quảng-văn-thi-cuộc » tự nhiều đều nạp ý tôi làm. Người thì nói rằng: Văn nhơn đời nay, tập dữ tách thành, ai chẳng phục ai. Xin gửi các bài ra Bắc chiêm thì mới là công bình. Lời ấy nghe cũng phải, việc ấy làm cũng có khi được. Song phải lâu mới xong. Quảng-văn-thi-cuộc sẽ ráng làm cho hết ý.

Kể lại muốn cả thầy thì gửi đến hội đượt rồi hay dở cũng xin in vào nhứt-trình cho miệng thế phúc:khảo một lá nữa, ấy cũng là đều phải, song tôi chưa chắc làm được. vì nếu Nông-cỏ-mín-dám không được thanh hành thì đầu tôi chẳng tiêng công bình chếp, cũng không lẽ làm cho được, bởi vì thơ thì nhiều lắm, như nữa chừng mà « Nông-cỏ-mín-dám » có nghĩ, tề ra kể được in vào, người không, thì ra đều bất công bình. Chỉ như nhứt-trình còn in luôn.

Vậy xin các văn-hữu hãy ráng mỗi người theo phận sự. ráng giúp.

Mua Nông-cỏ-mín-dám

Cho bôn quân được thanh hành, in được lâu dài thì « cuộc Quảng-văn-thi » có luôn. Tôi tưởng chắc là như người ta mua ít quả, không đủ số phi thì « Nông-cỏ » không lẽ làm luôn dặng.

Tôi xin đều trước hết là các văn nhơn tôi từ muốn vui chơi với nhau lâu dài, xin phải kiếm gùm người mua cho đồng, mỗi người mỗi cỡ (abonnement), hoặc một mình hảo tâm gánh vát cho nhiều cũng được, vì mua nhứt-trình có hai cách; một là một người mua một cỡ (abonnement) bài là một người mua lấy 5, 7 cỡ (cinq ou sept) abonnements) cho bà-con con-cháu đọc mà chơi, cũng là hữu ích. Cứ tích theo mỗi cỡ mà trả tiền, ví như Nhứt-trình giá 5 đồng 1 năm, mua 3 cỡ thì là 15 đồng, thì mỗi số người ta gửi cho mình 3 số — vân-vân.

Được vậy thì chắc là « Nông-cỏ » thanh hành, « Quảng-văn-thi-cuộc » chẳng dứt. Tôi nhớ ơn trên biết chúc định chữ lấy, coi nhứt-trình văn bên chánh nước, cũng năm ba thứ, nên thế ý theo mà mở cuộc ra dầy mà chơi chung với nhau cho vui.

Tôi hằng ước ao sau ai có ra để chỉ vào « Quảng-văn-thi-cuộc », tôi cũng xin phụng thi cuộc chơi cho vui theo con nhà văn, không phải gay ăn thua cái chi.

Tình đem các bài thơ của các văn hữu gởi đến vào nhật-trình chưa được, vậy cúi thẳng này tôi sẽ xin đem các mỹ danh có dự cuộc « thanh-ny-hối-lục » tình nào, tình nào, mỗi người mấy bài cho văn-hữu biết nhau.

Cũng có một ít tình văn mặt, song chớ quên câu: « Xứ xứ hữu anh tài. »

Cần tr

Hoành tài bất phú

(tiếp theo)

Cách hơn một năm nhà họ Nhậm mới nghe tin chắc. Con họ Nhậm tên Tú, mới 17 tuổi, đang đi học, nghe tin buồn ấy, bỏ học muốn đi tìm linh cữu của cha, người mẹ thương vì tuổi còn nhỏ, tên Tú rầu khóc muốn chết, cực chẳng đã người mẹ phải sửa soạn đồ cho đi; cho theo một người nô bộc già, đi đặng nửa năm mới về, sau khi chôn cha rồi thì nhà nghèo sạch, may, tên Tú sáng láng, đi vào nhà học nơi đất Ngự-dinh, nhưng vậy mà lãnh lợi đánh cờ bạc giỏi, người mẹ nghiễm rằng làm cũng chẳng thôi. Một ngày kìa mở hội, tên Tú vào thi đậu bực thứ tư, Người mẹ giận khóc không ăn cơm. Tú sợ và mắc cỡ, mới về với mẹ, thời không cờ bạc nữa. Từ ấy đóng cửa hơn một năm, bèn nhập Ưu, đặng ăn bổng. Người mẹ khuyên lập trường, mà người ta nói anh ta tánh buồn-lung nên chế, có một người chủ bà con xa là họ Trương, buôn bán ở Kinh-sư, biểu tên Tú đi theo đèo Đò, đặng khỏi lên tiền phí. Tên Tú mừng theo đó.

Đi đèo đất Lâm-thanh ngoài cửa Bạc-châu hoàn đậu đầy như kiến, bướm chạt như rừng, đến lúc nằm ngủ, nghe tiếng người lão xào lỏ tại nên chẳng ngủ, đèn canh khuya vẫn, xảy nghe ghe đậu gần một bèn có tiếng gõ hột lọt vào tai, bừng lòng, nghe cù phát ngựa, bèn nghe mây người đã ngủ ngon, muốn xách túi của mình chừng 1 ngàn đồng liền đi, bước qua thòàn ấy đánh chơi, lúc lên đặng mở túi lấy tiền, thì nghĩ lại mây lời dạy của mẹ. liền trở lại nằm mà nhắm mắt, trong lòng hơi hộp khó ngủ, ngồi dậy nghĩ, nghĩ rồi nằm xuống, như vậy đã ba lần, đến lần chót vọt dậy, nhìn không đặng, xách tiền bước qua ghe đậu gần: thì thấy hai người đương đánh, thấy tiền nhiều mới đi lên của mình trên

ghê, xin cho vào cuộc. Hai người kia mừng, bèn cho vào đồ với. Tú ăn một người hệt tiền, người ấy liền lấy đồng tiền vàng lớn thế cho chủ ghe, lấy hơn 10 quan dành làm cái; trong lúc mê đánh, lại có một người ở ghe khác đến, xem 1 hồi lâu, rồi cũng tróc túi ra hơn một trăm đồng vàng thế cho chủ ghe xin vào cuộc mà đánh.

Lúc nửa đêm họ Trương thức dậy, thấy tên Tú không ở trong ghe và nghe tiếng gõ hột thì biết, bước qua ghe muốn cản trở. Đền thì thấy tên Tú ăn, chất tiền như đồng núi, bèn chẳng nói đều chỉ, cứ vát vải ngàn tiền đem về, kêu các người khách đều dậy động qua chuyên vận, thì còn chừng mười ngàn dư, chẳng bao lâu, ba người khách đánh đó đều thua hết, có một chiếc ghe hệt trội tiền, khách muốn đem vàng mà đánh, mà tên Tú ăn đã nhiều, nên mượn lời mà nói rằng không phải tiền không đánh, đặng làm ngật, Họ Trương ở một bên lại hỏi biểu thôi, về; còn ba người khách thì chấp nha nhấp nhồm; anh chủ ghe lại muốn lấy xấu, mới chịu đổi tiền cho mấy ghe khác; đặng hơn một trăm ngàn, khi đặng tiền đánh cần lớn; chẳng bao lâu về tay tên Tú ăn hết. Trời sáng đem tiền về, hai người khách ấy cũng đi. Thì người chủ ghe coi lại hai trăm đồng vàng mình đổi ấy hóa ra trogiây; thấtkinh, mới kiếm ghe tên Tú nói mà bắt tên Tú bắt đến; chẳng dè hỏi ra tên họ và chỗ ở thì biết là con của tên Kiên, mới lật dấu mắc cỡ đổ nó hỏi mà trở về. Hồi lại thì là người chủ ghe ấy tên là Thân-trước-Đình vậy. Tên Tú lúc đến đất Hiệp cũng đã nghe tên họ Thân ấy rồi, đến nay hơn ma đã trả thù rồi, cho nên cũng không bởi việc trước mà làm chi. Bên đùng của ấy hiệp với họ-Trương mà qua đất Bắc, trọn năm đặng lời xe chở không hề. Rồi lo đi làm quan thêm quyền cao, trong mười năm mẹ con đều giàu lớn hơn cả xứ.

Người tham lòng muốn chẳng hay cùng, Trời đất cân lường nghĩ rất công. Kể phải đặng nhờ vui mây dơi, Bữa gian phải hại cực đầu trông. Khó mà trọn đạo lòng bi đá, Giàu đâu quên ơn vóc tợ lông. Thâm thoát cuộc đời xem nháy mắt, Dự đánh cho lăm thác tay không

(Sau sẽ tiếp theo)

Khuyến-Thiện, đạo nhân.

Cách nấu dầu

(tiếp theo.)

Khi nó sôi đều rồi, cách chừng 5, 10 phút đóng hồ thì thầy nước dầu trong, có kẻ lại sửa bằng trấu xà-let, như khi coi vọi nó muốn hư vô trấu bỏ vô thì nó sẽ bắt bèn sôi đều. Nhưng vậy chớ đều gì ruồi ro như thế, làm rồi dầu có sửa đổi cách gì đi nữa, sao cho bằng sự tự-nhiên, sửa là sửa cho một ít mỡ, hơi, chớ cũng dè mắt nước đã nhiều. Ôi thôi! nhất cò, còn mắt cũng bởi sự đời có may có rủi cho nên người làm dầu đều truyền tục, mỗi khi lên lò thì hay cứ dờn ba như huê không cho leo hánh. Như ai có gặp sự ruồi ro xảy đến, thì chừng chảo dầu tới rồi phải đòi chảo khác mà thắng hiệp khác. Không nên dủ lý một chảo thắng hoài, nếu dể nó thì nó cứ lệ queo làm hư cho chủ. Có nhiều người trước thuật lại, dạy nấu dầu cũng quan thời thủ vận mạng, năm nào thời vận phát đạt, bửa khai lò chảo dầu thắng êm ru, bằng ruồi nhấm năm cần đặng thì dầu nhậy như mưa. Nhiều bợn chưa từng một hai khi bị phỏng chừng phỏng cần mà chớ.

Dầu thắng lói thì đổ vô mái chửa, lọc cực cho thiệt khô vớt lại chừng ba, bốn chảo sẽ dồn lại mà đốt cho ra thêm một nước dầu nữa rồi thì pha với dầu thắng kỹ nhưt trong mái mà bán cho đặng cần. Dầu dốt này nước nó vàng vàng mà trong hơn nước dầu thắng.

Cách đốt cực dầu không phải như thế xói xác dầu phộng dầu mù-u, đốt nó thì là; đổ vô một cái chảo cũ, xoi cho lòng dít ba lần lỏ bằng ngón tay úc, lấy một tấm lá chuối xé 5, xé 7 ở đũa tấm lá chuối ấy, rồi lót dưới dít chảo đặng đổ cực dầu vô cho đầy chảo, đem bắt lên lò, hoặc đóng ba cái cây dục dầu lại, bắt chảo cực dầu lên, bỏ vô đũa cùng miếng gáo lỏ trên nhúm lửa cho nó cháy từ trên cháy lung-xuông, như vậy là lửa cháy tới dầu thì dầu chảy ra, chảy xuống dưới chảy tuộc ra vô hoặc thập hứng dưới, một chảo cực dầu đầy cũng đặng 2, 3 lỏ dầu dốt. Đạo nấu dầu nếu ai kỹ lưỡng sẽ đặng lợi nhiều, vô và miếng bán rẻ mà xài tiền chợ; bán xác lại nuôi heo rất tốt. Ấy là nói lược về sự nấu dầu, mà giá cả bán chắc thì là không lẽ tận tiện, nếu ai hữu tâm thì sẽ r. Kỳ tới tôi sẽ nói về sự dữa phơi cho các qui viên xem chơi.

Ngọc-Dur-Hoài.

LỜI RAO

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhật-trình Nông-cỏ-mín-dam, có bán những trâu đực, trâu cái, và bò làm, bò xẻ tốt. Ai có muốn mua những vật ấy để dùng làm ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua. Trâu bò tốt mà bán rẻ.

Nhà bán bánh mì của người Annam làm là Pierre-Ngan ở tại đường Kinh-lập tục gọi Boulevard Charner số 93.

Người làm bánh mì này học nghề làm như người Langsa, bánh tốt và ngon, bệt chẳng có pha vật chi vô hết, chỉ có ý làm hơn của người ta đặng dễ bán, bán giá thường, và có thứ bánh ngọt ngon lắm, xin anh em mua thử mà dùng, thì biết ngon hơn hay là kém hơn những người khác.

Người đau mới mạnh, kể công việc nhiều; người hay đi săn bắn, kể có chí châu du, người hay suy nghĩ cũng kể yếu gầy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycero kola hay là Glicero-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bán tại tiệm thầy Béranguier ở Saigon mới về giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai về thì giá tám quan.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢOHIỂM NHƠN MẠNG. Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa (LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Saigon, đường Bonnard, số 39, xin kính rao cho thiên-hạ đặng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép dơi-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi.

Ấy vậy, xin những người có can dự đến việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà dèn khuyến lơn cho thiên hạ làm theo các việc lý tài trái trong qui chế chương trình của Công-ti

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này;

Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 \$ 60	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình	
Tướng Sơn-hậu.....	0 20	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Bản quốc.....	1 \$ 00
Tướng Kim-vân-kiểu.....	0 25	Cours d'Annamite.....	2 50
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Cours gradué.....	2 50
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Conversation Annamite français....	0 50
Phong-hóa Điều-hành.....	0 50	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ.....	1 20
Minh-Tâm Bưu-giám cuốn thứ nhất		Miscellannée.....	1 40
Và cuốn thứ hai.....	2 00	Sách dạy cách nấu ăn.....	0 80
Tứ-thơ cuốn thứ nhất và cuốn		Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Thứ hai.....	1 60	Lục súc tranh công.....	0 10
Truyện Kim-vân-kiểu đương in		Thơ Nam-kỳ.....	0 10

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cò ở xa hạt mà muốn mua thì xin phải gửi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chỗ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gửi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM ĐẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THÁNG TAM LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BAY ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG TAM LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG BAY ANNAM
1	Vendredi.....	28	Thứ sáu	16	Samedi.....	13	Thứ bảy
2	Samedi.....	29	Thứ bảy	17	DIMANCHE.....	14	CHỨA NHỰT.
3	DIMANCHE.....	30	CÁC NHỰT.	18	Lundi.....	15	Thứ hai
			Tháng bảy Annam	19	Mardi.....	16	Thứ ba
4	Lundi.....	1	Thứ hai	20	Mercredi.....	17	Thứ tư
5	Mardi.....	2	Thứ ba	21	Jeudi.....	18	Thứ năm
6	Mercredi.....	3	Thứ tư	22	Vendredi.....	19	Thứ sáu
7	Jeudi.....	4	Thứ năm	23	Samedi.....	20	Thứ bảy
8	Vendredi.....	5	Thứ sáu	24	DIMANCHE.....	21	CÁC NHỰT.
9	Samedi.....	6	Thứ bảy	25	Lundi.....	22	Thứ hai
10	DIMANCHE.....	7	CÁC NHỰT.	26	Mardi.....	23	Thứ ba
11	Lundi.....	8	Thứ hai	27	Mercredi.....	24	Thứ tư
12	Mardi.....	9	Thứ ba	28	Jeudi.....	25	Thứ năm
13	Mercredi.....	10	Thứ tư	29	Vendredi.....	26	Thứ sáu
14	Jeudi.....	11	Thứ năm	30	Samedi.....	27	Thứ bảy
15	Vendredi.....	12	Thứ sáu	31	DIMANCHE.....	28	CHỨA NHỰT.

NÔNG-CỬ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm.. 5 \$ 00
sáu tháng. 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm. 10 \$ 00
sáu tháng. 5 00

Tại Đông-dương

Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHÁC-NINH

TỰ DỪ-THỨC

ĐƯỜNG LAGRANDE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1^o Page le cent..... \$ 1 50
2^o Page le cent..... \$ 1 00
3^o Page le cent..... \$ 0 80
4^o Page le cent..... \$ 0 80

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút mà (thương-nghị)

GIÁ LÚA GẠO

	VĨNH-LONG	CỔ-CÔNG	BÃI-NẬU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos.			
chờ đèn nhà máy.....	2335	2335	2337
Gạo lức nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc			
trong 1 trăm.....	3 02	3 02	3 06
134 cân hay là 60 kilos.....			
700.....	2 96	2 96	3 00
15.....	2 91	2 91	2 95
Yao bao sẵn, khối thuế.....	2 86	2 86	2 90
Gạo trắng nhà máy.....	3 48	3 48	3 55

Công Vụ

Quyền Đông-dương Tổng-thống, toàn quyền Đại-thần, thường thị tứ đẳng bửu tinh.

Tuần y chỉ dụ ngày 21 avril 1891;
Chiếu y lời nghị ngày mồng 9 septembre 1898, lập các cuộc tạo tác trong cõi Đông-dương,
Chiếu y lời nghị ngày 11 février 1901, cho phép làm công việc dọn kinh Chệt-Sây (Nam-kỳ);
Y theo lời quan Đông-lý các cuộc tạo tác cùng y nghị quan Thông-độc (Nam-kỳ),

Ngại Định:

Khoản thứ nhất. — Tại kinh Chệt-Sây, từ, 200 thước trên dòng nước, và 200 thước dưới dòng nước, bên trái vết kinh, cấm-ghe-thuyền không được đi, ngoại trừ một giờ, trọng khi nước lớn cứ từ nửa giờ trước và nửa giờ sau khi nước đầy mà.

CVN 53

Khoản thứ 2. — Có một chiếc ghe đậu giữa rạch trong mỗi đầu vòng cầm, cho các kẻ đi ghe (thuyền biêt, ban ngày có treo một lá cờ đỏ, ban đêm treo hai cái lồng đèn đỏ, cái trên cái dưới).

Khoản thứ 3. — Trong lúc cho ghe đi, các ghe dựa bên vòng cùng là máy vét, phải tránh về một phía bờ, khi ấy sẽ hạ cờ cầm, ban đêm sẽ thấp một cái đèn đỏ, trên có một cái đèn trắng thả lại.

Khoản thứ 4 — Các chaloupe đi trong rạch nếu không có sự gì hiểm nghèo cho máy vét, cũng không phải sợ mìn can ở trong vòng trại, chẳng kỳ giờ nào trong con nước, đều được xin phép đi qua.

Nhưng vậy, nếu có dấu hiệu phải ngừng, thì cũng phải đậu lại, có xin đi qua, thì phải chờ ông hơi luôn ba cái.

Nếu người ta cho đi, thì trong lúc đi bèn trại phải chạy chậm-chậm vậy.

Khoản thứ 5. — trong vòng trại, cầm không được chạy buồm, các ghe ấy phải lầy sao. lầy chèo mà chông hay là dùng dây mà kéo.

Khoản thứ 6. — Muốn cho ghe thuyền đi y giờ đã định, thì một bên đầu chốt phải bỏ dầu cầm là khi đoàn chaloupe hay là đoàn ghe phải đậu lại vì dầu cầm ấy, tới đầu thứ hai, mà dầu này phải bỏ đi.

Các chaloupe hay là ghe thuyền bị dầu hiệu bỏ đi sau hết, mà phải đậu lại, đều không được đi, trừ ra một khi đoàn ghe bèn nghịch đã qua rồi, cho khỏi đụng với nhau trong vòng trại,

Lại cầm các ghe thuyền trong một đoàn, không được giành nhau mà qua mặt trong vòng đương làm công việc.

Khoản thứ 7 Các ghe thuyền hay là các chaloupe thả dầu hiệu mà đậu lại, thì phải đậu tránh về bên máy vét, chẳng được cột xiêu hay là đậu cặp để cho ghe thuyền bên nghịch đi qua thông thả.

Những ghe thuyền không gặp dịp cho đi, đều phải đợi con nước lớn sau.

Khoản thứ 8 — quân Thông-dộc Nam-kỳ và quan Đổng-lý các cuộc tạo tác trong cõi Đổng-dương, mỗi ông tùy theo phận sự, lãnh thi hành lời nghị này.

Độ-sơn ngày 21 Juin 1902.

BRONI,

Vàng Quan-quyền Tổng-Thống.

Quan Thông-dộc Nam-kỳ. Quan Đổng-lý các sự tạo tác.

H. DE LAMOTHE,

GUILLIEMOT.

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Luận cách buôn bán lớn, trong nước của chúng ta đương đời này, là một đứu trùng đạo lý lắm. Vì lời dước thánh có dạy, kẻ phạm làm người trong trời đất, hay là làm dân trong nước. phải làm sao, cho đừng mất ngày giờ. Nếu để mất ngày giờ, là đứu bị thiệt hại lớn lắm; vậy mà người thường ít thấy, cho nên ít hiểu, tưởng là hề bỏ qua ngày giờ thì là dạng thông thả dạng vui vẻ, vì như công chuyện phải làm buổi sớm mai, mà lời thôi xản bản đi tới đi lui, nắm xuống ngồi dậy không làm; trong trí nghĩ lúc này không làm để chiều làm cũng rồi; ruồi chiếu có sự ngăn trở, té ra ngày ấy không làm chỉ cả. Xin bạn hữu xét lại mà coi hề một giờ qua thì mất một giờ, một ngày qua rồi thì mất một ngày, có tài chỉ có phép chỉ mà kéo đem trở lại dạng đứu? Tuy là, trời đất xây vắn, hết ngày rồi đêm, hết đêm rồi ngày, vậy mà đêm ngày nó khác nhau hết. Để thầy khác lắm, ví như một đêm cũng không dài, một ngày cũng không nhiều; vậy mà nó làm cho đời lúc chúng ta đây, cách xa hơn đời thượng cổ mấy muôn ngàn năm. Xem coi có phải là bởi hết ngày rồi đêm hết đêm rồi ngày, làm cuộc đời mau như vậy.

Tiệt thay, cho người sanh ra mà không sợ mất ngày giờ, như là nước chúng ta đây; cứ tính và tưởng một việc làm ruộng là đủ; việc làm ruộng cũng là đứu tốt, bực thứ nhì trong bốn nghề. Tôi xin hỏi, vậy chớ người bốn-quốc làm ruộng hết thấy; hay là trong mười người. mấy người làm ruộng? Theo ý một mình tôi nghĩ trong mười người không có ba người làm ruộng. Tôi luận vậy, khi bạn hữu có ý tưởng tôi sai, chắc là hỏi thăm trong bụng rằng: mười người mà có ba người làm ruộng, vậy chớ bảy người kia làm việc chi? Tôi xin trả lời, trong bảy người kia ở không chơi, làm quen, làm đồng, làm làng, làm du hí du thực, hai người; còn năm người làm ăn trộm, ăn cướp và dầy tớ.

Bạn hữu ôi! Xem cho rõ lại, cho đến đời người nghề làm ruộng. có làm trọn năm không? Bất quá bốn tháng trong một năm; còn tám tháng dư lại thì chẳng làm chi hết.

Xin một đứu, ai muốn chuyên nghề làm ruộng thì làm cho chuyên, hề khi nắng mùa làm ruộng rồi, hoặc trồng mía, hoặc trồng bông vải, hoặc trồng dâu để tằm, hoặc lập vườn trồng trái trồng huê, làm sao cho trọn mười hai tháng nghỉ một tháng mà thôi, ấy là mất một tháng trong một năm cũng là nhều, có lẽ nào mà để mất tới 8 tháng trong một năm thì là uổng hết sức. Xét lại, cũng chẳng phải tai biêng của trời đất, mà ngăn trở mình làm ăn không dặng, duy bởi mình lười biếng mà thôi. Vậy mà còn khá, có làm bốn tháng trong một năm, còn hơn những người trọn một năm chẳng làm chi hết. Vì vậy, trong bài Thương-cổ-luận kê đây, tôi tỏ việc làm ăn của nước khác; là có ý, so sánh với người nước mình, cho bạn hữu xem sự tệ, sự thiệt hại, sự thất lợi là bao nhiêu.

Xin anh em lớn nhỏ ráng mà đóng lòng hiệp ý, gây dựng việc bán buôn, dặng cho có lợi thêm cho nhiều cho mỗi người, ấy là đứu làm giùm cho em cháu ngày sau có thể có thân mà học tập cho dặng những việc lهن máy cơ xảo, như là máy nước khác vậy. Đặng vậy thì là đứu vui chung cho cả nước.

Nếu không đóng lòng hiệp ý, cứ để bỏ mất ngày giờ, như lâu nay chúng ta đã làm rồi đó; thì là, khổ một ngày một thêm, nghèo một ngày một dền, thầy rõ thiệt rất buồn. Lựa phải nghĩ nghị chỉ cho xa, xét suy chỉ cho cao, cũng đủ thấy rõ là khôn khó lắm: khôn khó là, làm vô thì ít, mua ra thì nhiều, ở không thì dồng, làm ăn thì ít, một người làm nuôi mười, một người làm nuôi trăm người; thế lâu rồi cũng mỏi, chẳng phải mỏi mà thôi, mà lại e biêng trời không chừng, ruồi như mà gặp tai biêng, hoặc thất mùa, hoặc đứu khác, thì có nghề nghiệp chi khác đứu mà đương trở với đời; chẳng lẽ sanh ra làm người biêt phải, mà lại ước những sự hại cho người; chỉ một đứu luận cho đến nơi, bản cho hết ý, có một đứu cầu cho người gần, dặng đến chỗ phải, dặng hưởng lợi chung, thì là hơn.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lương-Dù-Thức, Bèn-tre.

Tam-quốc-chí tục dịch

(tiếp theo)

Chẳng nói về việc Tào-Công thù binh về Hứa-dò; nói về lên Vương-Tắc đàm chiêu dền Tử-châu, Bồ tiếp rước vào phủ, mở chiêu dục,

phong Bồ làm Bình-dông tướng-quân, lúc giao ân rồi lại đưa thơ tư của Tháo ra, và Vương-Tắc nói giáp mặt với Lữ-Bồ rằng ý Tào-Công rất kính Bồ làm. Bồ cả mừng. Bồ quan báo, nói có người của Viên-Thuật sai dền. Bồ kêu vào hỏi đó. Bèn nói rằng: Viên-Công gần lên ngôi hoàng-dề và lập đổng-cung, nên hồi rước hoàng-phí mau về Hoài-nam, Bồ cả giận nói rằng: « phần tặc sao dứm như vậy. » Bèn giết người sử ấy, đàm dồng sắt đóng Hàng-Dàng, rồi khiến Trần-Đặng là biểu giải Hàng-Dàng một lược với Vương-Tắc dền Hứa-dò tạ ơn, thơ trả lời cho Tháo muốn xin làm quan tỉnh thiệt thọ tại Tử-châu. Tháo hay Bồ dứt việc gá con về nhà Viên-Thuật, cả mừng; bèn chém Hàng-Dàng nơi chợ. Trần-Đặng cang lên Tháo rằng: « Lữ-Bồ là muỗu sai lang vậy, mạnh mà không mưu, ít hay tính lợi lĩnh lui, phải sớm toan đó. » — Tháo nói: « Ta vốn biêt Lữ-Bồ người lang dạ thú, thiệt khó mà nuôi nó cho lâu, nếu chẳng có cha con của ông, ai mà xét dặng thừa thừa, ông phải ứng tôi mưu đó. » — Đặng nói: « nếu Thừa-tướng có cử dộng tôi đương làm nội ứng. » Tháo mừng, biểu tặng Trần-Quê, hai ngàn thạch lương, phong Trần-Đặng làm Thái-thú đất Quảng-lãng. Đặng ta từ trở về; Tháo nắm tay Đặng nói rằng: « Việc bèn phương đổng phủ thác cho người. » Đặng cúi đầu vưng chịu; trở về Tử-châu ra mắt Lữ-Bồ. Bồ hỏi đó? Đặng nói: « cha tôi dặng tặng lộc còn tôi làm quan Thái-thú. » Bồ cả giận nói: « người chẳng xin giùm cho ta làm quan tỉnh Tử-châu, để xin trước lộc cho mình, cha người bảo ta hiệp dồng với Tào-Công và thôi làm sui với Công-Lộ, nay chớ ta muốn xin thì không dặng một, còn cha con người đều dặng sang hiển, ta bị cha con người bán ta vậy. » Bèn rút gươm muốn chém. Đặng cả cười nói: « Tướng-quân sao chẳng rõ chỉ lầm vậy. » — Bồ nói: « ta sao chẳng rõ? » — Đặng nói: « tôi ra mắt Tào-Công tôi nói rằng: nuôi Tướng-quân như nuôi hùm, phải dùng thịt mà cho ăn cho no, nếu chẳng no thì cắn người; Tào-Công cười nói lại rằng: chẳng như lời của người, ta dãi Ôn-hầu như nuôi chim Ưng vậy, việc cáo việc thổ chưa an, ta chẳng dám cho ăn no, dới thì còn dùng dặng, nếu no thì bay đi; tôi mới xin nghe ai là cáo, ai là thổ; Tào-Công nói rằng: tại Hoài-nam Viên-Thuật, tại Giang-dồng Tôn-Sách, tại Kỳ-châu Viên-Thiệu, tại Kinh-trung Lưu-

Biểu, tại Ich-châu Lưu-Chương, tại Hán-trung, Trương-Lỗ đều là bọn cáo với thổ vạy. » Bồ nghe liền quần gươm cười mà nói rằng : « Tào-Công biết ta vạy. » Trong lúc đương nói chuyện, bỗng có quân báo rằng Viên-Thuật kéo quân lấy Tứ-châu. Lữ-Bô nghe nói cả kinh.

Chánh thị :

Vì lỗi hôn nhân binh giáp đây,
Tần Tần chưa hiệp Việc-Ngô đưa.
Muôn rõ việc sau đường nào và nghe bài sau phân giải.

HỚI THỨ MƯỜI BẢY.

Viên-công-Lộ cả dây bảy quân,
Tào-mạnh-Đức hội hiệp ba tướng.
Chính nói Viên-Thuật ở Hoài-nam đất rộng lương nhiều, lại có Ngọc-tỳ của Tôn-Sách để làm tin, bèn lo tiếm xưng đế hiệu ; nhóm hết các người huy hạ nghị rằng : « Thuở xưa vua Hồn-cao-Tổ, bắt quá là một người đĩnh trướng ở nơi sông Tứ, mà có thiên hạ, nay đã qua bốn trăm năm, khi số đã hết, trong biên vật sỏi, nhà ta bôn đời đều dựng ba trước công, trăm họ đều qui phục, ta muốn ứng theo ý trời thuận theo lòng người, lên ngôi Cửu-ngũ, vạy các người nghĩ làm sao ? » — Chức chủ-bộ tên Diêm-Tượng nói : « chẳng nên, đời xưa Nhà-Châu ông Hậu-Tắc tích âm đức dày công, để đền vua Văn-Vương, trong ba phần thiên hạ đặng hai, cũng còn lấy phần làm tôi mà phục thờ Nhà-Ấn thay ; huống Minh-công nhà tuy quý nhiều đời, cũng chưa bằng thành đức của Nhà-Châu ; lại tuy Nhà-Hồn suy vạy, cũng chưa bằng đều bao ngược của Nhà-Ấn vua Trụ. Đều ấy quyết chẳng khá làm. » — Thuật giận nói : « ta, họ Viên, ra nơi Nhà-Trần, Trần là con nối vua Đại-Thuần, kê trên thừa ngôi hòa thiết ứng thừa vạy, lại lời sấm rằng : thay Nhà-Hồn ấy là Đổ-cao vạy ; (là đường cao) ta tự là Công-Lộ, thiết ứng theo lời sấm ; lại thêm có Ngọc-tỳ truyền quốc, nếu chẳng làm vua là trái-đạo trời vạy, ý ta đã quyết, nhiều lời ấy chém ». Bèn đặt hiệu Trọng-Thị, lập đền, tỉnh, các quan, cỡi xe long phụng, tề Nam-giao Bắc-giao, lập con gái Mã-Phượng làm bà Hậu, lập con trai mình làm Đông-cung, nhưn khiên thói thức con gái Lữ-Bô về làm bà phi của Đông-cung. Chính nghe Bồ đã đem Hàng-Đặng giải đền Hứa-dô bị Tào-Tháo chém, mới cả giận ; bèn cử Trương-Huân làm đại Tướng-quán, thông lãnh cơ quân lớn hai mươi muôn

đư, phân làm bảy đạo, đi đánh Từ-châu, đạo thứ nhất, Đại-tướng-quán Trương-Huân ở giữa, đạo thứ hai, Thượng-tướng là Kiều-Cánh ở bên tả, đạo thứ ba Thượng-tướng là Trần-Kỷ ở bên hữu, đạo thứ tư Phó-tướng Lôi-Bộ ở bên tả, đạo thứ năm Phó-tướng Trần-Lang ở bên hữu, đạo thứ sáu hàn tướng là Hàng-Tiên ở bên tả, đạo thứ bảy hàn tướng là Dương-Phụng ở bên hữu, đều lãnh bộ hạ tướng mạnh trong ngày ấy khởi hành, khiên Giản-châu quan Thứ-Sử tên Kim-Thương làm Thái-húy, xem việc vận lương tiến cho bảy đạo quân. Thượng-chẳng theo Thuật giề đó ; dùng Kỷ-Linh làm Đốc-sứ-cứu-ứng trong bảy đạo quân ; khiên Lý-Phong, Lương-Cang, Nhạc-Tru làm Thôi-tàn-sứ tiếp ứng trong bảy đạo quân. Lữ-Bô khiên người thám, nghe dặng Trương-Huân dẫn quân theo đường lớn, thẳng lấy Từ-châu, Kiều-Cánh dẫn một quân lấy Tiểu-bái Trần-Kỷ một quân lấy Tích-dô, Lôi-Bộ một quân lấy Lang-nha, Trần-Lang một quân lấy Yết-thạch, Hàng-Tiên một quân lấy Hạ-bì, Dương-Phụng một quân lấy Tuân-son ; trong bảy lộ quân mỗi ngày đi năm mươi dặm, cướp giựt theo dọc dặng, đi gần đền. — Bồ bèn với các mưu sĩ thương nghị. Trần-Cung cùng cha con Trần-Quê đều đến, Trần-Cung nói : Họa của Từ-Châu, gây bởi cha con Trần-Quê, vì mị với Trạo-dinh dặng mà cấu trúc lợc, ngày nay lại đưa cái họa đó cho tướng-quán, khá chém đầu hai người đó đứng cho Viên-Thuật thì ắt lui binh. » — Bồ nghe thừa lời, bèn khiên bắt Trần-Quê Trần-Đặng. Trần-Đặng cả cười nói : « Làm sao thiết yêu vạy ? Ta xem quân trong bảy đạo, cũng như bảy đồng cỏ mọc, nào đủ mà ngại ý. » Bồ nói : « Nếu người có kẻ phá giặc, thì ta tha tội thác. » Trần-Đặng nói : « Nếu Tướng-quán dùng lời của ngu phu thì Từ-châu giữ dặng, không lo. » — Bồ nói : « Nói thử nghe. » — Đặng nói : « Bình của Thuật tuy dặng, đều là những quân ở hạp, vốn chẳng thương và tin nhau, ta dùng chánh binh mà ngăn đó, ra kỳ binh mà đánh cho hơn đó không lẽ nào chẳng nên công ; lại có một kẻ, chẳng cần là bảo an Từ-châu mà thôi, lại bắt dặng Viên-Thuật nữa. » — Bồ nói : « kẻ ra làm sao ? » Đặng nói : « Hàng-Tiên, Dương-Phụng là lời cựu thân của nhà Hồn, nhưn sợ Tào-Tháo mà chạy, không nhà mà ở, nên qui thuận đở với Viên-Thuật, Thuật ắt khinh đó, thì họ cũng chẳng vui mà để cho Thuật dùng,

nêu gởi một cái thơ chừng một tấc, kê làm nội úng, lại liên với Lưu-Bị làm ngoại hiệp, tặc nhiên bắt dặng Viên-Thuật vạy. » — Bồ nói : « Người tua bôn thân đền chỗ ở của Hàng-Tiên, Dương-Phụng mà đem thơ. » Trần-Đặng ưng chịu. Bồ bèn phát biểu dưng về Hứa-dô và gởi thơ qua Dự-châu, rồi sau hết khiên Trần-Đặng dẫn vài quân ki đến trước nơi Hạ-bì, ở dọc dặng chờ Hàng-Tiên binh đến.

(Sau sẽ tiếp theo)
CANAVAGGIO

Chuyện Hồng-Ngọc.

Đạt Quảng-bình có ông Phùng-Ông, con trai tên Trương-Như, cha con đều là học sanh. ông tuổi gần 60, tánh ngay ngắn, nhà thì nghèo, trong vài năm vợ và dâu đều thác, việc gánh nước giã gạo cha con làm thay phiên. — Đêm kia Trương-Như ngồi xem trăng, bỗng thấy trên vách phía đông, có 1 người con gái dờm xuống. xem rất đẹp, lại gần thì mỉm cười, lấy tay ngoắc, chẳng lâu cũng chẳng đi, mời hềi sực mới bắt thang mà leo qua; bèn dắt vào phòng hỏi tên họ thì nàng ấy nói : « thiếp là con gái trong xóm tên Hồng-Ngọc. » Anh ta yêu đẹp lắm bèn hẹn làm vợ chồng, nàng ấy chịu, đêm đêm thường đến ; chừng nửa năm. Đêm kia ông già thức giã gạo, nghe tiếng con cười cũng nói chuyện, dờm thấy nàng ấy, giận kêu anh ta ra mắng rằng : « Súc-sanh sao mi làm chuyện thối lỗi như vạy, chẳng xét phận nghèo còn học thói đú dặng ; nếu người bay thì dừc mi bắt, người chằng hay thì cũng tổn thọ mi. » Anh ta quí khóc; chịu lỗi. ông già lại nạt nàng ấy rằng : « con gái chẳng giữ phận, đã làm hư mình lại làm hư lạy dưng người ta, thoãn việc lạy ra, thì xấu hổ đền nhà ta. » mắng rồi giận Bồ về ngủ. Nàng ấy khóc nói rằng : « cha bắt tội mà trách chàng, cũng đủ xấu hổ nhưn nuốt bôn ta ; duyên phận hết rồi. » Anh ta nói rằng : « cha con con chẳng dặng tự chuyện, nhưn ông ương lĩnh xin chịu sự hổ giùm là từ tề. » Nàng ấy nói đi về quyết chẳng đến nữa. Anh ta khóc hoa, nàng ấy dứt rằng : « Tôi với chàng không từ mai ước, cũng không mang cha mẹ vạch từ bỏ dờm nhau, chung lờ hổ theo nhau, ở cùng nhau sao dặng, chỗ này có một người bạn tôi nên cưới. » Anh ta than nghèo. Nàng nói : « tôi

mai chờ tôi, tôi ráng tính giùm cho. Đêm sau nàng ấy quả đến, đem bạc ròng bốn mươi lượng mà cho anh ta và nói rằng : « Cách đây 6 mươi dặm. Làng Ngô-thôn có con gái họ Vệ, tuổi chừng 18, đòi giá cao, nên chưa có ai cưới chàng đem bạc nhiều thì việc ắt xong. » Nói rồi bèn từ biệt mà đi.

Anh ta nhưn rảnh, mới thưa với cha muốn đi coi vợ, mà đầu bạc ầy chẳng cho cha biết, ông già xét mình nghèo. lấy có ầy mà ngăn con, anh ta lại thưa, xin để đi coi thử dặng không sẽ hay. Ông già gặt đầu, Anh ta bèn mượn người, ngựa, qua nhà họ Vệ. — Họ Vệ vẫn là người ở ruộng. Anh ta kêu ra ngoài nói chuyện, họ Vệ vốn biết Trương-Như là con nhà có danh, lại thấy anh ta hình dung tuấn tú, trong lòng chịu, mà còn lo việc tiền, anh ta nghe ý lời nói tới lui, hiểu dặng, bèn trúc hềi túi bạc bày ra nơi trên ghè. Họ Vệ mừng, bèn bồi làng xóm của anh ta dùng giầy đỏ làm hôn thơ. Trương-Như vào lạy mẹ vợ, nhà cửa chật hẹp nàng ầy phải đứng một bên mẹ ; anh ta liếc thấy, tuy quần vải áo gai mặt dẩu, chứ hình dung đẹp dể lắm, lòng mừng thắm, mượn nhà ở làm rể. Họ Vệ nói : « con chớ lo lẽ thân nghinh làm chi, đợi một đôi ngày, quần áo sắm xong, cha sẽ đưa dâu qua. » Anh ta hẹn ngày xong, mới trở về thưa dỏi với cha rằng : họ Vệ hay thương nhà từ tề, chẳng đòi tiền bạc, ông già cũng mừng. Đền ngày hẹn, họ Vệ quả đưa con gái đến. Nàng ầy từ về nhà chồng rồi, tánh cần kiệm, có dừc hạnh, vợ chồng ở với nhau rất hậu. Hơn hai năm, sanh một đứa con trai đặt tên là Phước-Như. Tiếc-Thanh-Minh, nàng ầy bóng con đi tảo mộ, gặp con quan trong đóng ập là họ Tông. Nguyễn họ Tông làm quan Ngự-Sử, hay ăn hỏi lộ, giải chức về dân, tánh lung lạng bạc ngược). Ngày ầy cũng đi tảo mộ về, xấy thấy nàng ầy đẹp thì muốn, hỏi thăm người trong xóm, mới biết là vợ của Trương-Như. Họ Tông vốn biết Trương-Như nghèo nên bieu gia đình đem nhiều tiền bạc mà giỏ anh ta, xin để vợ lại cho mình, anh ta nghe nói giận, rồi nghĩ lại mình thế yếu, mới dỏi giận làm vui ; về thưa với cha. Ông già giận lắm chạy ra chỉ trời vạch đất mắng chửi kẻ gia đình chạy mất. — Họ Tông hay cũng giận lắm, bèn sai vài người vào nhà ào đánh hai cha con, nàng ầy nghe, bỏ con nơi giường chạy ra hô cứu, quần gia đình bèn bắt nhau nàng ầy đi, còn cha con bị đánh nằm rên

dưới đất, dựa con nhỏ thì khóc nghêu ngoạc trong nhà, xóm giềng đều thương, chạy tới đỡ hai cha con lên giường, trời ngày Trương-như mới dậy dạng, còn phùng-ông tức mình bỏ ăn cùng thổ huyết mà chết. anh ta than khóc, rồi bóng con đèn quan mà kiện, kiện hết sức cũng chẳng làm gì được. Sau lại nghe vợ tức mình tự-ái mà chết; anh ta lại càng thêm thương hơn nữa, oan ức đầy đẫy, chẳng biết đâu mà mình tỏ, thường tin đón đường đám họ Tống, mà ngặt vì có kẻ tung giả theo nhiều, lại con mình không biết gởi cho ai dạng; ngày đêm thương lo mất không nhiếp mí. Bỗng có người hỏi thăm nhà đèn, râu ria lấp cằm, râu nay không quen, bèn mời ngồi, muốn hỏi tên họ; người ấy cứ nói; « Anh có thù giết cha hôn. đứt vợ, mà quên lo trai sao? » Anh ta nghi là người của họ Tống sai đến mà gạt. mới nói dối không hơn, người ấy gạn. trọn muốn rách khoe con mắt, mà nói rằng: « Tôi tưởng anh là người, nay mới biết rõ uổng công mà bỏ rằng. » Anh ta lấy làm kỳ, mới qui xuống kéo lại mà nói rằng: « Thệt tôi tưởng anh là người của họ Tống đến gạt tôi, nay mới rõ đáng bụng anh, chớ như tôi, hơn năm gãi nếm mặt, quyết một ngày kia trả thù, chính thương đứa con bóng trên tay, sợ e không kẻ phượng tự ngày sau; anh là người nghĩa sĩ, có vì tôi dạng mà nuôi giấu đứa nhỏ tôi đây chăng? » Người ấy nói: « Đều ấy là việc của đời bà con gái, chẳng phải việc tôi làm dạng, đều anh muốn mượn người ta làm đó, thì anh làm tây, còn đều anh muốn làm thì tôi xin làm thế cho anh. Anh ta nghe nói cúi lạy sát đất. Người ấy chẳng đoái lại bỏ đi thẳng. Anh ta theo hỏi lên họ. Người ấy nói rằng: việc giúp chẳng xong chẳng muốn cho người hơn, còn việc giúp xong, cũng chẳng muốn cho người cảm ơn, nói rồi bèn bỏ mà đi. Anh ta sợ họa lây đến mình, bèn bóng con tròn mặt.

(Sau sẽ tiếp theo)

NGUYỄN-CHÂN-SÁT, Lục bắc-liêu

Lạc tại kì trung.

Lão đồng văn đáp

Có một ông già đầu bạc như bông, điệu mạo khôi ngô, hình dung phong nhã, râu dài, còn đủ răng, mày bạc, da tuy nhăn mặt trở đầu mới, mà xem đến dục như người tiên, thiên hạ trong xứ chẳng có ai biết ông ấy mấy tuổi, hỏi lại thì những

người bảy tám mươi tuổi, thuật lại rằng lúc từ 9 mươi tuổi thì cũng thầy ông như vậy, chẳng những là mấy ông già bảy tám mươi tuổi đó lúc còn nhỏ mà thầy ông như vậy. mà lại nói rằng: nghe cha mẹ thuật chuyện lại rằng lúc còn nhỏ cũng thầy ông như vậy. Có người tánh lục lạc muốn biết thử tuổi ông bao nhiêu, hỏi ông, thì ông trả lời rằng: lời ông nội mấy đi linh, thì tao đã năm trăm 15 tuổi. Người lục lạc ấy nghe ông nói bảy mươi lời thì giận đỏ mặt tía tai; vậy mà chẳng giám nói chi, vì nghe ông nói lớn quá, nên kính, không giám thất lễ, nhưng vậy mà anh ta là người lý lẽ, liền xáo, ý mình rằng anh lợi, nên kiếm chuyện câu kỳ mà hỏi ông, dặng chờ cho ông nói không dặng, dặng nhiet ông nói láo, vì muốn lấy cơ về sự nhiều tuổi mà không thuộc chuyện; ấy là đều muốn trả nũa sự hơn của mình.

Anh ta mới hỏi ông như vậy: theo như lời ông nói, thì ông đã dặng 600 tuổi, vậy tôi xin hỏi ông, ông nội tôi mấy tuổi, cha tôi mấy tuổi, đến tôi đây mấy tuổi? Ông già trả lời rằng: « Con ơi! con hậu sanh quá, con không có hiểu cho rõ, một mình ông mà sống lâu đến chừng này thì cũng là một đếu lạ trong thế gian, ông rõ nhiều chuyện cao xa hơn nữa, chẳng phải là tuổi của ông con cha con, và con mà thôi, nếu con mà muốn biết tới hình tướng, ông cũng còn nhớ; để ông trả lời sự tuổi cho con tin, ông nội con 85 tuổi, cha con 57 tuổi, còn con thì 32, vậy chớ con có tin không? » Anh lục lạc nghe ông già ấy nói trùng, chưng hửng, mà cũng chưa á tin rằng ông thông thái, nghĩ thâm trong bụng, là một đếu nhớ dai chớ không phải giới, mới hỏi phăng ông: « Sự tuổi ông nói đã trùng, vậy mà chưa đủ giới, còn ông nói ông nhớ tướng của ông của cha tôi, xin nói thử có nhầm không? » Ông già trả lời rằng: « Cháu ơi! cháu chẳng tin ông rằng người hay nhớ hay thuộc, chuyện đã qua trước mắt ông, cháu cứ hỏi phần tới, thì ông phải nói thiệt sự e cháu hẹp lòng mà phiến chăng? » — Anh trẻ nói: « Nếu mà ông nói thiệt và nhầm, tôi lẽ nào dám hơn. » Ông già nói: « Phải, cháu nói phải, lẽ nào mà cháu giám hơn ông, nếu mà cháu có học biết lẽ, ví như cháu có kiêu có xắt, thì kiêu xắt với người đồng tuổi, đồng thời, đồng bạn, có lẽ nào mà cháu dám kiêu xắt với ông.

(Sau sẽ tiếp theo)

TRẦN-GIẢI-NGƯỜN.

Đặng đại gián qui đoán gia tư.

Đời Đại-minh năm Vĩnh-lạc, tại tỉnh Bắc-trực, phủ Thuận-thiên, huyện Hương-hà, có quan Thái-thủ tên là Nghê-thái-Khiêm. Nhà giàu dư muôn, ruộng đất nhiều. Vợ là họ Trần, có sanh dặng 1 trai lên là Thiện-Pháp (1) khi Thiện-Pháp khôn lớn, cha mẹ cưới vợ cho rồi thì kẻ bà Trần-phu-Nhơn liền chết. Ông Nghê-thái-thủ tuổi đã 79, bèn thôi làm quan lớn, sức lực còn mạnh mẽ lắm, nên việc nhà xem xét một mình. Người Thiện-Pháp thầy cha già cả, xin thay mặt mà coi quản trong ngoài, ông Nghê-thái-thủ chẳng cho. Thường rằm tháng mười, ông Nghê-thái-thủ qua ở nơi ruộng mà trâu lúa.

Ngày kia non khi không việc chi, ra dạo chơi, nơi ruộng, bèn thầy một người con gái xinh tốt đi với một bà già xuống ruộng mà giặt áo. Ông Nghê-thái-thủ đứng xem hồi lâu, đem lòng thương, mới sai một đứa ở lanh lợi, nom theo tới nhà mà hỏi, như có chóng thời thời, bằng không thì xin cưới, tiền hao bao nhiêu chẳng nề.

Nguyễn-nàng ấy là con nhà họ Mai. Cha cũng đực tù-tại. Nưon vì cha mẹ chết sớm, nên theo ở cùng bà ngoại. Khi ấy tuổi đã dặng 17, chưa có nơi nào ghé mắt.

Đưa ở của ông Nghê-thái-thủ theo dọ hỏi dặng căn nguyên, về thuật lại cho chủ hay, ông Nghê-thái-thủ mừng mới cậy người tới tỏ thiệt việc xong rồi, ông Nghê-thái-thủ lấy làm mừng rỡ. Nhưng mà còn e con mình ngăn trở, nên sửa soạn lễ vật cưới nơi ruộng mà thôi. Qua ba bữa, mới kêu kiệu rước về nhà. Cho con cùng đưa ra mắt. Cả nhà lớn nhỏ đều ra lạy mừng. Ông Nghê-thái-thủ mới dùng tiền bạc, lụa vải mà phân phát cho tôi tớ. Ai ai cũng đều vui mừng. Nhưng vậy hai vợ chồng người Thiện-Pháp không bằng lòng thương hay lên chê cha mình tuổi đã 80, còn cưới vợ nhỏ, thâu tai ông Nghê-thái-thủ, ông ấy nghe thì giận, song chẳng nói ra. Con nàng Mai thì, lánh ở hòa nhà, trên dưới đều thương.

(Sau sẽ tiếp theo)

TRẦN-KHÁC-KỶ soạn.

(1) Truyền kể là Thiện-kê, tôi sửa lại là Thiện-Pháp cho khỏiwich lòng người quen.

LỜI RAO

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhứt-trình Nông-cỏ-mín-đàm, có bán những trâu dục, trâu cái, và bò làm, bò xe tốt. Ai có muốn mua những vật ấy để dùng làm ruộng; kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua. Trâu bò tốt mà bán rẻ.

Nhà bán bánh mì của người Annam làm là Pierre-Ngan ở tại đường Kinh-lập tục gọi Boulevard Charner số 95.

Người làm bánh mì này học nghề làm như người Langsa, bánh tốt và ngon, bột chẳng có pha vật chi vô hết, chỉ có ý làm hơn của người ta dặng để bán, bán giá thường, và có thứ bánh ngọt ngon lắm, xin anh em mua thử mà dùng, thì biết ngon hơn hay là kém hơn những người khác.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chi châu du, người hay suy nghĩ cùng kẻ yếu gầy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycéro kola hay là Glicéro-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bản tại tiệm thầy Béranguier ở Saigon mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thì giá tám quan.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHƠN MẠNG.

Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa (LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Saigon, đường Bonnard, số 39, xin kính rao cho: thiên-hạ dặng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép đời-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi.

Ấy vậy, xin những người có can dự đến việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lòng quyen lấy thanh giá của Công-ti mà tiền khuyển lơn cho thiên hạ làm theo các việc lý tai trái trong qui chế chương trình của công-ti

8 NÔNG CỎ MÍN ĐÀM

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH

CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này;

Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 \$ 60	Thơ kiểu về sự thi hành án lý về việc hình	
Tướng Sơn-hậu.....	0 20	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Bản quốc.....	1 \$ 00
Tướng Kim-vân-kiểu.....	0 25	Cours d'Annamite.....	2 50
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Cours gradué.....	2 50
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Conversation Annamite français....	0 50
Phong-hóa Điều-bành.....	0 50	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỷ.....	1 20
Minh-Tâm Bưu-giám cuốn thứ nhất		Miscellannée.....	1 40
Và cuốn thứ hai.....	2 00	Sách dạy cách nấu ăn.....	0 80
Tứ-thơ cuốn thứ nhất và cuốn		Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Thứ hai.....	1 60	Lục súc tranh công.....	0 10
Truyện Kim-vân-kiểu đương in		Thơ Nam-kỳ.....	0 10

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cò ở xa hạt mà muốn mua thì xin phải gửi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chỗ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gửi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM DẦN

(1902)

NGÀY LANGSA	THANG TAM LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BAY ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG TAM LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BAY ANNAM
1	Vendredi.....	28	Thứ sáu	16	Samedi.....	13	Thứ bảy
2	Samedi.....	29	Thứ bảy	17	Dimanche.....	14	Chúa nhật.
3	Dimanche.....	30	Chúa nhật.	18	Lundi.....	15	Thứ hai
			Tháng bảy Annam	19	Mardi.....	16	Thứ ba
4	Lundi.....	1	Thứ hai	20	Mercredi.....	17	Thứ tư
5	Mardi.....	2	Thứ ba	21	Jeudi.....	18	Thứ năm
6	Mercredi.....	3	Thứ tư	22	Vendredi.....	19	Thứ sáu
7	Jeudi.....	4	Thứ năm	23	Samedi.....	20	Thứ bảy
8	Vendredi.....	5	Thứ sáu	24	Dimanche.....	21	Chúa nhật.
9	Samedi.....	6	Thứ bảy	25	Lundi.....	22	Thứ hai
10	Dimanche.....	7	Chúa nhật.	26	Mardi.....	23	Thứ ba
11	Lundi.....	8	Thứ hai	27	Mercredi.....	24	Thứ tư
12	Mardi.....	9	Thứ ba	28	Jeudi.....	25	Thứ năm
13	Mercredi.....	10	Thứ tư	29	Vendredi.....	26	Thứ sáu
14	Jeudi.....	11	Thứ năm	30	Samedi.....	27	Thứ bảy
15	Vendredi.....	12	Thứ sáu	31	Dimanche.....	28	Chúa nhật.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm... 5 \$ 00
sáu tháng. 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm. 10 \$ 00
sáu tháng. 5 00
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHÁC-NINH

TỰ DỮ-TRÚC

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1^{re} Page le cent..... \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI BAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút mà thương-nghị

GIÁ LỬA GẠO

	VINU-LONG	CỎ-CÔNG	PHX-LY
Lúa, mỗi tạ 450 cân hay là 68 kilos, chủ đền như máy.....	2385	2335	2327
Gạo lọc nhà máy mỗi tạ 5 Phấn thóc trong 1 trăm	3 02	3 02	3 06
124 cân hay là 60 kilos	3 06	3 06	3 00
700	10	10	10
Yáo bao sẵn, khô thuế	15	15	15
Gạo trắng nhà máy.....	2 86	2 86	2 90
	3 48	3 48	3 55

Thương cỏ luận

(tiếp theo)

Tôi luận rằng: người mình làm vô thì ít mua ra thì nhiều, ở không thì đồng, làm ăn thì ít, vì vậy nên e khổ một ngày một thêm, nghèo 1 ngày 1 dền, vậy cho nên xin anh em lớn nhỏ, rằng mà đồng lòng hiệp ý, dựng hùng hiệp buôn chung, cho có lợi nhiều, trước nữa là cho người sẵn có tiền, thì tiền nó sanh ra lời thêm, sau nữa là cho người không tiền mà có tài và người mạnh, cậy cái tài, nương sự mạnh, mà có tiền dựng dựng sự xài phí dồi chác. Xin ban hữu xét lại mà coi, có phải là đều đại hữu ích cho người bản quốc không? Nếu mà chúng ta, không nghĩ không tích, không đợi, không lường, không hùng biện, không buôn bán thì lợi là chi thật lợi trọn cả và người giàu, người nghèo, người tài,

người mạnh. Một đấng là chịu yêu đuối, hèn hạ, một đấng là bị mất lợi mất danh, chịu yêu đuối hèn hạ nghĩa là, không ai nhờ cậy ai, không ai nương dựa ai, rồi thì hết ai kính vì ai, hết ai thương mến ai, thì chỉ cho khỏi lẽ nghĩa một ngày một mặt, tánh hạnh một ngày một đời, cũng bởi nơi người giàu không muốn kiếm thêm mà thương người nghèo, vậy thì người nghèo tội chi mà phải kính lại người giàu. Ấy đó, xem coi đang lúc này, lòng chúng đã phân phân, thường hay trách móc nhau, người giàu trách người nghèo, vô phép ngan dọc, chẳng biết vì, không biết kính, còn người nghèo lại trách người giàu lòng không rộng, tánh không nhờn, ấy là cũng bởi không chung cùng, không hùng hiệp,, để cho ai lo phận này, vì chẳng có ai cần ai, dầu mà trách móc phân năng với nhau, không kiếm thêm bày biện mà làm đều cho phải, thì trách cũng uống công, tục tệ một ngày một thêm bởi tự nhiên, ai mà càng dặng. Tục tệ ấy, sanh đã gần dặng phân nửa trong nước, xét thử coi đáng buồn không? buồn là buồn chịu yêu đuối hèn hạ.

Còn đấng mất lợi mất danh là như vậy: người chúng ta sanh nơi đất tốt, gió thuận mưa hòa, cây cao nước ngọt, mà không muốn làm chi hết cho có lợi, cứ một đấng hững hờ ở không, làm sớm mai ăn chịu, làm chiu ăn sáng, để mà chịu nghèo, để mà chịu cực; còn đấng buồn to buồn nhỏ, buồn sốt bán người, để cho người nước lạ những là người khách người Thiên-trước, người Hống-mao, người Nhứt-bồn, ấy là đấng đại thất lợi cho mình, bởi tại mình không buồn, không bán, không hùng, không hiệp, cho nên thất lợi. Nghĩa là nước khác thầy mình không làm chi dặng, tưởng có lẽ người mình lòng hẹp mọn, tánh gian tham, cho nên nghi hoặc nhau, không hùng hiệp dặng, coi có phải là không làm nên sanh mất lợi, mất lợi rồi lại mất danh. Xin bạn hữu xét cho kĩ.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lương-Dù-Thấu, Bền-tre.

Tam-quốc-chí tục dịch

(tiếp theo)

Tiên dẫn binh đến, hạ trại xong; Đấng vào ra mắt. Tiên hỏi rằng: « Người là người của Lữ-Bô, đến đây việc gì? » — Đấng cười nói: « Ta

là quan của nhà Hôn, sao lại gọi là người của Lữ-Bô; chứ như Tướng-quân, trước đã làm tới nhà Hôn, nay lại làm tới phần tặc, khiến cho cái rợng bảo: giá chôn Quang-Trung ngày xưa hóa ra như không có, rồi là Tướng-quân không biết chỗ dùng vậy. Và lại Viên-Thuật tánh rất hay nghi, Tướng-quân ngày sau ắt bị hại; nay chẳng toan cho sớm, sau ăn năng không kiếp vậy. Tiên than rằng: « Tôi muốn về nhà Hôn, ngặt không đường vậy ». Đấng bèn đưa thơ của Bô ra. Tiên xem thơ rồi, nói rằng: « Tôi đã biết đó, ông về trước, tôi với Dương-Trung-Quân sẽ dạy muối thương đánh lại đó; chính xem nên lừa dẫy làm hiệu, Ông-Hầu đem binh tiếp ứng thì xong vậy ». Đấng từ Tiên mau về báo với Lữ-Bô. Bô bèn phân binh năm đạo, Cao-Thuận dẫn một đạo tới Tiêu-bái đánh Kiêu-Cánh, Trần-Cung dẫn một đạo tới Xích-dô đánh Trần-Kỷ, Trương-Liêu, Tăng-Bá dẫn một đạo ra Lang-nha đánh Lôi-Bô, Tống-Hiên, Nguyễn-Thục dẫn một đạo ra Yết-thạch đánh Trần-Lang, Lữ-Bô mình dẫn một đạo ra đàng lớn đánh Trương-Huân. Mỗi người đều lãnh một muôn binh, còn dư lại thì giữ thành. Lữ-Bô ra khỏi thành ba mươi dặm hạ trại. Trương-Huân dẫn binh đến, liệu đánh không lại Lữ-Bô, bèn lui binh hai mươi dặm đặng trú, đợi bên phía binh tiếp ứng. Lúc ấy vừa chùng canh hai, Hàng-Tiên Dương-Phụng phân binh đến nơi, phóng lửa tiếp ứng, binh Lữ-Bô xông vào trại, binh Trương-Huân cả loạn, Lữ-Bô thừa thế đánh giết, Trương-Huân thua chạy, Lữ-Bô đuổi đến trời sáng, lại gặp Kỳ-Linh tiếp ứng; Hàng-Tiên, Dương-Phụng, hai đạo giết đến, Kỳ-Linh cả thua mà chạy. Lữ-Bô dẫn binh theo giết; phía sau lưng núi một đạo binh đến, vừa khỏi bóng cỏ, chính thầy một đội quân ngựa cầm những cây cờ long, phụng, nhứt nguyệt, cây xi từ dầu ngũ phương, nếp vàng bữa bạc, vót vàng ngũ trắng, dưới cây tàng buynh la, thì là Viên-Thuật mình mang giáp vàng lưng đeo hai cây gươm, ra ngựa trước trận, cả mảng Lữ-Bô là mọi bộ chủ nhà. Bô giận, hơi kích tới trước, tướng của Thuật là Lý-Phong, hơi thương dền rước đánh, chẳng dặng ba hiệp, bị Bô đâm nhấc tay; Phong bỏ thương mà chạy. Lữ-Bô lừa quân xông giết, quân của Thuật cả loạn. Lữ-Bô dẫn quân theo sau truy cản, cướp dục ngựa, y, giáp, rất nhiều. Viên-Thuật dẫn bọn quân thua

chạy chẳng khỏi vài dặm; sau lưng núi có một đạo binh ra ngăn đón, dặng đi, ra trước một tướng là Quan-Vân-Trường, cả kêu phần tặc, sao chẳng chịu chầu. Viên-Thuật hoảng chạy, dứ chừng bên phía chạy trốn, bị Vân-Trường cả giết một trận. Viên-thuật thâu góp bại quân trốn về Hoài-nam.

Lữ-Bô dặng thẳng, cho mời Vân-Trường cùng bọn Dương-Phụng, Hàng-Tiên cả và người ngựa đến Từ-châu, cả bày diêng yên thềm đài, còn quân sĩ đều có khao thưởng.

Ngày thứ Vân-Trường từ về. Bô khiến Hàng-Tiên làm Xích-dô mặt, Dương-Phụng làm Lang-nha mặt, thương nghị muốn để hai người ấy ở Từ-châu. Trần-Quê nói: « Chẳng nên, Hàng-Tiên Dương-Phụng hai người, nếu cứ đất Sơn-dông, chẳng khỏi một năm, thì thành quách đất Sơn-dông thuộc về Tướng-quân vậy. » Bô nói phải. Bèn đưa hai người tạm ở nơi Xích-dô, Lang-nha hai chỗ, đón trú mà đợi ăn mạng của trào đình. Trần-Đặng hỏi nhỏ cha rằng: « Sao chẳng để hai người ấy lại Từ-châu dặng dưng mà giết hết gốc rễ Lữ-Bô. » Quê nói: « Thoán hai người ấy đồng giúp Lữ-Bô ắt trở nên cộp thêm vậy vút vậy. » Đấng bèn phục cha rằng thầy xa.

Nói về Viên-Thuật thua chạy về Hoài-nam, khiến người qua Giang-dông hỏi Tôn-Sách mượn binh mà báo thù. Sách giận nói: « Mấy nhờ ngọc tỷ của ta mà tìm xưng hiệu Đê, bội phần nhà Hôn, nghịch đạo trái lẽ, ta vừa muốn đem binh hỏi tội, lẽ đâu lại khứng giúp đó phần tặc sao. » Bèn làm thơ mà tuyệt đó. Sĩ đem thơ về ra mắt Viên-Thuật. Thuật xem thơ rồi giận nói rằng: « Thằng con nít miệng còn-hỏi sửa sao mà dám vậy, ta trước đánh đó. Quan Trường-sĩ là Dương-dại-Tướng can hết sức mới thôi.

Nói về Tôn-Sách, từ giờ thơ rồi, thì cứ phòng binh Viên-Thuật đến, diêm quân gìn giữ chôn Giang-khâu. Bổng có sứ của Tào-Tháo đến, phong Sách làm quan Thái thú đất Côi-kê, khiến dầy binh đánh Viên-Thuật. Sách bèn thương nghị, muốn dầy binh. Quan Trường-sĩ là Trương-Chiều nói: « Thuật tuy mới thua, chứ binh nhiều lương đủ, chưa nên khinh đánh, chỉ bằng gửi thơ cho Tào-Tháo, khuyên và đánh Hoài-nam, ta làm hậu ứng, hai bên giúp nhau, quân của Thuật ắt thua, thì muốn đều không mất một, lại cũng trông

Tháo cứu giúp ». Sách nghe theo lời, khiến sứ lấy theo ý đó mà thông đạt với Tào-Tháo. Nói về Tào-Tháo về dền Hứa-dô, thương mến Điền-Vi, lập cuộc mà tề, phong cho con là Điền-Mãng làm chức Trung-lang, thâu nuôi trong phủ. Bổng phi báo rằng, Tôn-Sách khiến sứ đem thơ đến; Tháo xem thơ vừa rồi, lại có người báo nói rằng lương của Viên-Thuật cướp giết để nơi Trần-Lưu muốn hơn họ mà đánh đó; bèn dầy binh qua đánh Hoài-nam, khiến Tào-Nhơn giữ Hứa-dô, còn bao nhiêu đều theo hết, binh bộ binh ngựa hơn mười bảy muôn, lương thực cùng đó trị trọng hơn một ngàn xe; một phía sai người đi trước qua nhóm với Tôn-Sách cùng Lưu-Bị, Lữ-Bô. Binh đến giải hạn Dự-Chương. Huyền-Đức sớm dền binh dền rước; Tháo khiến mời vào dinh, ra mắt nhau xong rồi, Huyền-Đức mới dưng lên hai cái thủ cấp. Tháo sợ hỏi: Thủ cấp của ai vậy? Huyền-Đức nói: « Ấy là thủ cấp của Hàng-Tiên Dương-Phụng. » — Tháo nói: « Sao mà dặng vậy? » Huyền-Đức nói: « Lữ-Bô khiến hai người quyền trú huyện Xích-dô, huyện Lang-nha, chẳng để hai người xuôi quân cướp dấn, người người đều ta thân; bởi cơ ấy, bị bèn lập một tiệc, dỗi mời nghị việc, lúc đang uống rượu, buồn chén làm hiệu, khiến Quang, Trương hai em giết đó, còn dư chúng, đều hàng đầu, nay dền xin chịu tội. » — Tháo nói: « Ông vì nước nhà mà trừ hại, ấy là công lớn lắm, sao gọi là tội. » Bèn hậu đãi Huyền-Đức; rồi hiệp binh dền-giải hạn Từ-châu. Lữ-Bô ra rước. Tháo điệu lối vô về, phong làm Tá-tướng-quân, lại bừa để khi về trào sẽ ban ân thọ. Bô cả mừng. Tháo bèn chia Lữ-Bô 1 đạo binh ở bên tả, Huyền-Đức một đạo binh ở bên hữu. Tháo lãnh đạo quân lớn ở giữa, khiến Hạ-bầu-Đôn với U-Cầm làm Tiên-phuôn. Viên-Thuật hay binh Tào-Tháo đến, khiến đại tướng là Kiêu-Cánh, dẫn binh 5 muôn làm tiên phuôn. Hai bên gặp nhau trước cửa ải Thọ-xuân; Kiêu-Cánh xông ngựa ra trước, đánh với Hạ-bầu-Đôn chẳng dặng ba hiệp, bị Hậu-Đôn đâm chết, binh của Thuật cả thua, trốn chạy về thành; bồng có phi báo nói. Tôn-Sách khêên thoán dền đánh mặt phía tây, phía mé sông, Lữ-Bô dền binh đánh mặt phía đông, Lưu-Bị cùng Quang, Trương dẫn binh đánh mặt phía nam, Tào-Tháo dẫn binh mười bảy muôn đánh mặt phía bắc. Thuật cả kinh, kiếp nhóm chúng văn vô

thương nghị. Dương-dại-Tướng nói: « Xứ Thọ-xuân nước lụt tới hạn liền năm, người đều thiêu ăn, nay lại động binh rồi dân, dân đã sanh oán, binh đến thì khó mà ngăn trở, chỉ bằng để quân tại Thọ-xuân; đứng đánh, đợi binh họ hết lương, ắt phải sanh biến, thì Bệ-hạ lãnh ngự lâm quân qua sông Hoài-nam, một là xét việc cho chín chắn, hai là lãnh dõ cái mũi nhọn. » Thuật nghe lời, để Lý-Phong Lạc-Tượng, Lương-Cang, Trần-Kỷ bốn người phân binh mười muôn người giữ Thọ-xuân; còn bao nhiêu binh tướng cùng kho, tàng, và ngọc, châu báu đều thâu góp qua sông Hoài-nam đi mất.

Nói về Tào-Tháo, binh mười bảy muôn, mỗi ngày tốn phí lương thực rất nhiều; các quận lại bị hoạn hại, liền giúp chẳng hiệp, Tháo hỏi quân mau đánh; bọn Lý-Phong đóng cửa thành chẳng ra, binh của Tháo tương cự nhau hơn một tháng, lương thực gần hết, mới gọi thơ cho Tôn-Sách, mượn dặng lương thực mười muôn học, chẳng đủ mà chia, bộ hạ của quan coi lương Nhậm-Tuân, là Vương-Câu vào bẩm với Tháo rằng: « Bình nhiều lương ít, tin làm sao? » — Tháo nói: « Vậy thì lấy học nhỏ đóng mà chia, dặng quyển dõ mà cứu khi gấp. » Câu nói: « Thoán như quân sĩ oán trách, thì làm sao? » — Tháo nói: « Ta lại có chức khác. » Câu y theo lệnh, lấy học nhỏ mà chia. Tháo lên sai người thăm thính các trại, chẳng có người nào mà không oán trách, đều nói rằng Thừa-tướng khi chúng. Tháo bèn lên đòi Vương-Câu vào mà nói rằng: « Ta muốn hỏi người mà mượn một vật, dặng yếm lòng chúng, người chớ khắt tở. » Câu nói: « Thừa-tướng muốn dùng vật gì? » — Tháo nói: « Ta muốn mượn cái đầu người mà thị chúng vậy. » Câu cả kính nói: « Tôi thiệt không tội. » Tháo nói: « Ta cũng biết người không tội, nếu chẳng giết người, lòng quân sanh biếng vậy, người thác rồi, thì vợ con người ta nuôi cho, người chớ lo. »

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Soái phủ công văn.

GIẤY-CHÂU-TRÍ — Nói về sự làm theo lời nghị ngày 25 avril 1902, về giấy phép sấm súng.

Sàigòn, ngày 18 juin 1902.

QUAN THÔNG-ĐỐC CÁC QUÂN HẠT HẠNG NHỨT, ĐƯƠNG LÀM THÔNG-ĐỐC NAM-KỶ, gửi lời cho các quan Tham biện làm đầu các địa hạt, cùng cho các Đốc-lý thành phố Sàigòn Chợ-lớn.

Các ông,

Trong xấp giấy công văn nhà-nước, để ngày mồng 5 juin năm nay, các ông ngó thấy lời nghị định phép sấm súng lại, cùng bài các lời nghị trước nói về một việc.

Tôi tưởng phải cắt nghĩa một bài dếu về sự phải việc dụng chắc chắn, lời nghị này cho các ông rõ.

Chữ súng ấy phải hiểu, chẳng phải súng săn bắn mà thôi, mà còn phải hiểu về các thứ súng khác, chẳng kỳ lòng súng lớn, nhỏ.

Về sự sấm súng bắn xa và súng đánh giặc, đều nghiêm cấm các người bôn quốc hay là người ngoại quốc phương đông, không hề được dùng và không được lấy lệ gì chuẩn trừ cho khỏi lệ ấy, trừ ra trong 1 hai khi, mà phải để cho quan chánh làm đầu trong quần hạt, xét nghĩ có được hay không mà thôi.

Trong lúc bây giờ phải vâng theo lời nghị, các ông sẽ được cho chữ, về kỳ sáu tháng thứ hai năm 1902, mà thâu ba đồng bạc. Về 6 tháng thứ nhất không phải nói đến chuyện thâu ấy làm chi.

Những giấy phép cho không, đã định trong dếu thứ 3, thì là để mà cấp cho các viên quan chỉ ra ở trong dếu ấy mà thôi. Nhưng vậy về các hộ trưởng Chợ-lớn, cũng cho đồng với cai phó-lông, đương có hành sự.

Về lệ luật nói ra trong dếu thứ 3, đều không cho chuẩn trừ, các ông phải mời các người có giấy phép sấm súng mà không chịu tiền, phải làm cho y theo lời nghị mới, trước ngày 31 juillet tới đây, để không làm theo như vậy, thì phải phạt y như trong dếu thứ 12.

Còn về giấy phép cùng sự vào sổ các giấy, hoặc tại phòng văn, hoặc tại các sở Tham-biện, phải có ý về những công việc làm buổi trước, Trong sổ cái Sàigòn, phải để sổ hiệu kê theo nhau một dãy mà thôi.

Tôi phải nhắc cho các ông, về thẻ lệ trong dếu thứ 7, tôi lấy làm trọng một dếu, là các thứ súng ấy, đều phải khác tự cho rõ ràng; làm cần thận như vậy, thì là dếu rất hay để mà xem xét về những súng cho mượn. Chấy kiệp đây, các ông sẽ lãnh sổ cùng lãnh chữ theo cách thức khuôn rập, sẽ để kiểu tại tòa ba dinh Hiệp-lý.

NÔNG CỔ MINH ĐÀM

Cũng nên nói cho các người sấm súng biết, về có cho chữ lần thứ nhất trong giấy phép rồi, thì không hề cho thay giấy nữa,

Tôi cũng phải nhắc lại cho các ông, phải có ý cho làm trong sự tra xét, mà xin tôi cấp giấy sấm súng: lệ thẻ mới này có ý làm cho dễ việc cấp giấy phép cho người bôn quốc, làm cho có thẻ mà giữ gìn sự nghiệp chắc chắn, vì các người ấy hằng phải hiểm nghèo vì kẻ trộm, kẻ cướp xông pha; những điều dự phòng cùng những điều định ra trong lời nghị, thì là để mà bảo kiết về sự làm cho rộng phép riêng, chính là để phân biệt cho tới ngày nay.

Những dếu vi phạm trong lời nghị này, đều phải bèn ra cho kỹ càng, các ông phải tùy theo các dếu vi phạm ấy mà thị hành, chẳng phải tùy vi lệ gì mà không làm. Mà phải biết chúng ta dụng cách để dặng như vậy, thì là có ý làm cho các chủ các viên chức, có thể giữ mình cùng giữ của cải, song không được lấy đó mà làm cho sinh lệ.

Các ông ngó thấy những đơn xin phép sấm súng tôi định theo đây, tôi còn để dành cho đến khi ban hành lời nghị, các ông phải coi xét lại cho kỹ, phải hỏi các người làm đơn ấy, có chịu y theo đơn mình xin, mà làm theo các dếu buộc mình phải chịu, trong lúc cấp giấy phép sấm súng.

Được giấy châu-tri này, xin các ông cho tôi biết, và trong mấy ngày đầu tháng août, ông phải kể cho tôi biết những công việc ông làm theo lời nghị, ngày 25 avril 1902.

H. DE LAMOTHE.

Quảng văn thi cuộc.

Cuộc thứ nhì

Thi đề: « Tu đầu cho bằng tu nhà? Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. »

Xin văn-nhơn tài-tử làm để dò chơi cho đồng hơn cuộc trước. Hàng trong ba tháng kể từ ngày số nhật-trình này, thì sẽ hội-tuyển duyệt. Còn các lệ khác đều y như cuộc thứ nhất. (Xin coi mấy số nhật-trình hồi mới rao cuộc trước).

Xin các Quý-viên có gởi đề thì viết mỗi bài thơ riêng ra một góc tư giấy thường và viết một phía mà thôi, phía sau để trắng, xin viết cho kỹ kỹ, dặng sau có tiện thì đem vào Nông-cổ cho dẽ.

Luôn* điệp tôi xin biên theo cách nhật-trình, nghĩa là ngày nào, ngày nào, có được thơ gởi đến về bài « Thanh ny hồi tục » biên các mỹ danh có làm chơi mây bài, mây bài, cho văn-hữu biết nhau.

Mùi đạo thơm càng hiềm kẻ yếu,
Lựa là Hạn bạc phải Tân thiếu,
Ngã ba đường tấc đầu qua lại,
cùng một đường ngay găm chẳng nhiều.

du 22 Mai ou 15 Juin 1902 (Bên-tre.)

M. M. Nguyễn-thiện-Kê, thầy thuốc (Bên-tre) 1
Nguyễn-Hai, tri-phủ..... »
Trần-hữu-Hạnh, thơ-ký..... »
Hà-dăng-Đàng, huấn đạo chữ nhu..... 2
Nguyễn-dư-Hoài, ký-lục tòa..... 1
Song-ngư-Kê, hòa-thượng..... »
Lê-hào-Học, cựu giáo-tập..... »
Nguyễn-lữ-Đức, phó tổng Bảo-lộc.... 2
Huỳnh-như-Oanh, Bình-thành Bảo-lộc.. 1
Nguyễn-ngọc-Lầu, (Bảo-lộc)..... »
Mai-Cang, Nguyễn-hoài-Cần (Bảo-lộc)... »
Thầy-Chinh, Tân-thanh-trung (Bảo-lộc). »

le 16 Juin 1902

Nông-cổ-minh-dâm chủ bút (Saigon)..... 1
Trần-phong-Sắt, huấn đạo chữ nhu (tân-an) 2

le 19 Juin 1902

Đình-thiếu-Quang, (Gia-dịnh)..... 1
Trần-vĩnh-Thạnh, (Saigon)..... 2
Thời (Douanes et Régies Saigon)..... »

le 20 Juin 1902

Nguyễn-văn-Kiểu, An-trưởng (Trà-vinh). 3
le 25 Juin 1902

Trần-văn-Diệm (Tân-an)..... 1
Dinh, huấn đạo chữ nhu (Bà-rija)..... »
Bùi-dăng-Sĩ, giáo-thọ (Tân-an)..... »

le 29 Juin 1902

Đào-vi-Chung, huấn-đạo chữ nhu (Trà-vinh) 4
le 30 Juin 1902

Nguyễn-thiện-Kê, giáo-thọ (Saigon)..... 1
Trần-dăng-Huy, hương-chủ (Tân-an)..... »
Sĩ-thảo, Nguyễn-trung-Tin, soái-phủ
thông-sự (Saigon)..... »

le 2 Juillet 1902

Định, giáo-thọ (Bà-rija)..... 1
Châu-văn-VI, tư-thục nho giáo (Gò-công) »

Lăng-Vân, (Mỹ-tho).....	1
Nguyễn-ngọc-Huy, thơ-ký (Mỹ-tho).....	»
Trần-khai-Sở, kinh-lịch (Mỹ-tho).....	4
Nguyễn-duy-Tân, (Mỹ-tho).....	1
Nhon-án-Đương, (Mỹ-tho).....	»
Nguyễn-dăng-Cao, (Mỹ-tho).....	»

Viện, (Mỹ-tho).....	1
---------------------	---

Nguyễn-dức-Tuần, hội-dồng thẩm án.....	1
Trần-giáo-tho (Trà-vinh).....	»

Nguyễn-thanh-Mai, thầy thuốc (Lái-thiệu Gia-dịnh).....	1
Trần-duy-Thanh, giáo-tho (Saigon).....	»
Trần-duy-Thor, thơ-ký (Saigon).....	»
Trần-dăng-Huy, (Saigon).....	»

Tông-hữu-Định, phó tổng (Vinh-long)....	2
Nguyễn-cang-Dy, hương-giáo (Vinh-long).....	»
Trần-thừa-Đức, thầy thuốc (Vinh-long).....	1
Trần-phát-An, thủ-bộ Văn-thánh-miêu (Vinh-long).....	1

Nguyễn-tông-Tộ, thầy giáo làng Long-hố (Vinh-long).....	1
Bình-văn-Đầu, (Imprimerie Commerciale Saigon).....	2

Viễn, (Mỹ-trung — Mỹ-tho).....	1
Giàu, giáo-tho (Mỹ-tho).....	»
Hội-dồng-Mô, (Cái-bè — Mỹ-tho).....	»
Trần-dại-Nhon, (Cái-bè — Mỹ-tho).....	»

Huyh-văn-Đắc, (Chợ-lớn — ville).....	1
Lê-thường-Huân, tri-huyện (Nam-vang).....	2
Lê-thường-Tổn, (Nam-vang).....	1

Bình-thường-Lân, học sanh (Bà-rija).....	1
Trần-nguyên-Lượng, (Mỹ-tho).....	»
Đặng-lê-Nghi, (Bureau des Revues Saigon).....	»

Trần-phương-Chánh, thơ-ký (Hà-tiên).....	1
Hiền-lương-Hậu, (Hà-tiên).....	»

Biên các Quý danh ra đây, có thiếu sót hoặc chẳng phải đều chỉ, cúi xin miêng chấp. Cuộc chơi cho vui, chàng phai lầy ăn thua làm trọng mà hơi tí, tôi biết chắc các Quý ông đều nghĩ như tôi vậy. Các ông hậu tình xin vui chơi cho mơ mang văn hóa là đầu tôi tưởng: « Ngào vàng chưa xứng lựa là chi! »

Hội tuyền duyệt chưa như định được ai chìm xuân khỏi, vì nhiều bài tranh thứ nhất lắm. Vậy trong mây bài ấy tôi rút một bài đem ra đây, không biên tên, cho các Quý-viên coi thử :

*Mãi tóc qui y lỗi tất nguyên,
 Chúc vì chưa dứt nợ trần duyên.
 Mười đưa lạc lều năm diều dạy,
 Non nước nặng nề một tâm riêng.
 Sông sắc lao xao quơng trí huê,
 Tô lòng bận biểu khách thuyên quyền.
 Mạnh hương ngưi ngưi ba sanh nguyên,
 Niệm chữ lòng phu giả cửa thuyên.*

Đệ nhị cuộc cần tự.

Đăng đại gián qui đoán gia tư.

(tiếp theo)

Ước dặng vài tháng, nàng Mai-thị có thai. Song chẳng cho ai hay, cho có một mình ông Nghê-thái-thứ biết mà thôi. Lẩn lẩn dù ngày tháng nhắm ngày mống chín tháng chín, đẻ dặng một trai, đặt tên là Trưng-Dương. Đền ngày mười một, là ngày sanh nhưt. Ông Nghê-thái-thứ dùng điệp tới bữa lễ thọ ông ấy đã 80 tuổi, dọn dẹp mời bà con đến chạt nhà, một là mống lễ thọ, hai là mống sanh dặng con trai. Ai này đều khen ông Nghê-thái-thứ là người có phúc. Có một mình người Thiện-Pháp thầy mẹ ghé sanh em trai, lại càng giận thêm. Ông Nghê-thái-thứ biết con mình chẳng bằng lòng, song để bụng chẳng nói ra.

Sau một năm, đến lễ châu tề (ăn thời nơi) thân quyền đến mống. Người-thiện-Pháp chẳng chịu tiếp đãi ai, ra kiếm nơi vắng mà dạo chơi. Ông Nghê-thái-thứ thầy vậy phải ra tiếp đãi quan khách. Quá bốn năm, người Trưng-Dương dặng năm tuổi, mới lựa ngày tốt đem vào trường mà học. Thầy anh tên là Thiện-Pháp, mới cải tên là Thiện-Thuật luôn điệp ông Nghê-thái-thứ có rước thầy về nhà dạy cháu nội, nên cũng để người

LỜI RAO

Tại Thủ-đức nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhứt-trình *Nồng-cổ-mín-đam*, có bán những trâu dục, trâu cái, và bò làm, bò xe tốt. Ai có muốn mua những vật ấy để dùng làm ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua. Trâu bò lời mà bán rẻ.

Nhà bán bánh mì của người Annam làm là Pierre-Ngan ở tại đường Kinh-lập tục gọi Boulevard Charner số 95.

Người làm bánh mì này học nghề làm như người Langsa, bánh tốt và ngon, bột chẳng có pha vật chi vô hết, chỉ có ý làm hơn của người ta dặng để bán, bán giá thường, và có thứ bánh ngọt ngon lắm, xin anh em mua thử mà dùng, thì biết ngon hơn hay là kém hơn những người khác.

Người đau mới mạnh, kể công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kể có chi châu du, người hay suy nghĩ cùng kể yêu gầy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycéro kola hay là Glicéro-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bán tại tiệm thầy Bérenguiet ở Saigon mới ve giá bôn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thì giá tám quan.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHON MẠNG.
 Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa.
 (LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Saigon, đường Bonnard, số 39, xin kính rao cho thiên-hạ dặng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép đợi-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi.

Ay vậy, xin những người có cang dự đến việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà đến khuyên lơn cho thiên hạ làm theo các việc lý tài trái trong qui chế chương trình của công-ti

Thiện-Thuật vào học chung với cháu cho tiện việc. Ai ngờ người Thiện-Pháp không chịu, thầy người Trưng-Dương cải tên là Thiện-thuật theo mình, dồng bàn còn con mình cũng học chung thường thường kêu gọi nhau bằng chú cháu, sợ quên miệng chẳng, bèn đem con về học với thầy khác, dỗi rằng có bệnh. Ban đầu ông Nghê-thái-thứ tưởng có bệnh thiệt sau mới rõ bụng con ngộ nghịch, nổi giận lều mới đến hỏi người Thiện-Pháp. Chẳng may vấp té. Nồng-Mai thị lật-dật đồ lên giường thì chẳng biết chi. Rước thầy chạy thuốc thang hết sức mới tỉnh lại. Nhon vì bình gia một ngày một thêm, hai mẹ con nàng-Mai thị lầy lảm lo sợ, than khóc hoài.

Người Thiện-Pháp nghe cha đau, đến thăm, thấy cha bệnh nặng, có ý khoét nạt kẻ ăn ở mà chọc cho cha giận thêm.

(Sau sẽ tiếp theo)

TRẦN-KHẮC-KỶ soạn.

(1) Truyện-kêu là Thiện-kê, tôi sửa lại là Thiện-Pháp cho khỏiwich lòng người quen,

Tạp vụ.

Có một cái thầy chết trời, là người Annam, dồng ông không rõ tên họ và ở đâu; xem hình chết đã lâu, vớt dặng trong rạch Saigon, ở giữa hai trái nổi số 5 và 6. Thấy ấy đã đem đến sở khám nghiệm và xét rồi theo lệ thường; đang chờ quan Biện-ly xét tiếm căn tích.

Có một đứa nhỏ mười một tuổi, tên Nguyễn-văn-Vàng, ở tại Gia-dịnh, bị một cái xe kiền dặng nơi dặng lớn (Boulevard des deux ponts) té trái cái chơn tả. Vậy mà nó không biết xe số mấy.

Tên Nguyễn-văn-Giỏi, theo giầy thuê thân ở tại làng An-binh, hạt Châu-độc, đau nặng nằm nơi chợ, đã đem vào Nhà-thương thành phố Chợ-lớn.

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH

CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường CATINAT, số 119 và 129

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này;

Thơ Lục-vân-Tiên.....	0 \$ 60	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình	
Tướng Sơn-hậu.....	0 20	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Bổn quốc.....	1 \$ 00
Tướng Kim-vân-kiểu.....	0 25	Cours d'Annamite	2 50
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Cours gradué.....	2 50
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Conversation Annamite français....	0 50
Phong-hóa Điều-hành.....	0 50	Vocabulaire Annamite français....	1 60
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Vocabulaire Trương-Vinh-Ký.....	1 20
Minh-Tâm Bưu-giám cuốn thứ nhất		Miscellannée.....	1 40
Và cuốn thứ hai.....	2 00	Sách dạy cách nấu ăn.....	0 80
Tứ-thơ cuốn thứ nhất và cuốn		Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Thứ hai.....	1 60	Lục súc tranh công.....	0 10
Truyện Kim-vân-kiểu đương in		Thơ Nam-kỳ.....	0 10

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cở ở xa hạt mà muốn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chỗ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM DẦN

(1902)

NGÀY LANGSA	THANG TAM LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BAY ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG TAM LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BAY ANNAM
1	Vendredi.....	28	Thứ sáu	16	Samedi.....	13	Thứ bảy
2	Samedi.....	29	Thứ bảy	17	DIMANCHE.....	14	CỬA NHỰT.
3	DIMANCHE.....	30	CỬA NHỰT.	18	Lundi.....	15	Thứ hai
			Tháng bảy Annam	19	Mardi.....	16	Thứ ba
4	Lundi.....	1	Thứ hai	20	Mercredi.....	17	Thứ tư
5	Mardi.....	2	Thứ ba	21	Jeudi.....	18	Thứ năm
6	Mercredi.....	3	Thứ tư	22	Vendredi.....	19	Thứ sáu
7	Jeudi.....	4	Thứ năm	23	Samedi.....	20	Thứ bảy
8	Vendredi.....	5	Thứ sáu	24	DIMANCHE.....	21	CỬA NHỰT.
9	Samedi.....	6	Thứ bảy	25	Lundi.....	22	Thứ hai
10	DIMANCHE.....	7	CỬA NHỰT.	26	Mardi.....	23	Thứ ba
11	Lundi.....	8	Thứ hai	27	Mercredi.....	24	Thứ tư
12	Mardi.....	9	Thứ ba	28	Jeudi.....	25	Thứ năm
13	Mercredi.....	10	Thứ tư	29	Vendredi.....	26	Thứ sáu
14	Jeudi.....	11	Thứ năm	30	Samedi.....	27	Thứ bảy
15	Vendredi.....	12	Thứ sáu	31	DIMANCHE.....	28	CỬA NHỰT.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

ANNONCES

Người bôn quốc
 một năm.. 5 \$ 00
 sáu tháng. 3 00
 Người Langsa
 cùng ngoại-quốc
 một năm. 10 \$ 00
 sáu tháng. 5 00
 Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHÁC-NINH

TỰ DỮ-THỨC

ĐƯỜNG LAGRANDE, SỐ 84.

SAIGON.

1^o Page le cent..... \$ 1 50
 2^o Page le cent..... \$ 1 00
 3^o Page le cent..... \$ 0 80
 4^o Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chỉ vào nhứt-trình thì cứ do Bôn-quán chủ bút mà thương-nghĩ

Ngày 27 aout 1902.

GIÁ LÚA GẠO

	VINH-LONG	CỎ-CÔNG	BẮN-XÀU
Lúa, một tạ 150 cân hay là 68 kilos, chở đến nhà máy.....	2\$40	2\$40	2\$44
Gạo lúa nhà máy một tạ 5 Phân thóc 134 cân hay là 60 kilos, trong 1 trăm 700.....	3 06	3 06	3 12
Vào bao sẵn, khối thuế.....	10 >> 3 00	3 00	3 06
	15 >> 2 95	2 95	3 01
	20 >> 2 90	2 90	2 96
Gạo trắng nhà máy.....	2 60	3 60	3 70

Thương cỏ luận

(tiếp theo)

Muốn cho toán đạo làm người với thề, thì gán xét cho xa, việc phải làm, dầu khó cũng chớ tiếc công, đều chánh lý phải ra tiến đường sợ mạt. Người dạng vậy xử đời mới rõ, nếu không thì đạo lý chẳng phân minh. Xin xét lời nói của cỏ nhơn rằng: hành thiện như dâng, hành ác như băng. Nghĩa là: làm đều phải, như leo lên, làm đều soi, như sụt xuống; ấy vậy, trong nước Nam ta đương lúc này, tin lại dư ba triệu người, dầu mà trời không cho người đều biết suy xét, thì trong trăm người, cũng có lấy một người biết suy biết xét, biết do biết lường, sao là phải, sao là quấy, sao là nên, sao là hư, nếu xét rõ rồi, thì tiếm kiếm với nhau, một người trong trăm này, làm quen

Tam-quốc-chỉ tục dịch

(tiếp theo)

với một người trong trăm kia; tình lợi tình hại, tình hơn tình thua, bày hùn bày hiệp, bày buôn bày bán, thì có lẽ lúc đầu ít, rồi sau mới có đông, lúc trước nhỏ, sau mới ra lớn, người trí bày ra giúp cho người ít trí, kẻ thông lập ra, giúp cho người không thông; ví như việc hùn hiệp-buôn bán có khó cho mày, mà đóng lòng hiệp ý thì có lẽ cũng phải nên; cũng tí như việc làm phải, là đều khó hết sức trong thế gian, cho đến đời người xưa nói: chung thân hành thiện thiện du bất túc, (trước đời làm phải, phải còn chẳng đủ.) Vậy mà nếu người muốn làm phải, còn làm dạng thay.

Thương đời người đương thời, tánh sao hay-ura làm những chuyện dễ, ít ư làm đều nhọc, nếu đều chỉ mà dễ làm, thì là những đều sai mà thôi, còn những đều mà khó làm, thì hẳn thật là đều phải, vậy xin bạn hữu ráng mà bỏ những đều dễ là đều tệ, mà tìm những đều nện; có lời ngôn ngữ rằng: làm người đừng sợ khó, có khó mới có nên. Tôi xin cất nghĩa những đều dễ là đều tệ cho bạn hữu nghe: như trong lúc này, người nước mình thì lựa những đều dễ mà làm không, dễ là, ai lo phần này, sang thì nhờ, hèn thì chịu, giàu thì hưởng, nghèo thì khổ, chẳng ai biết thương ai, chẳng ai biết tình giúp cho ai, mỗi mỗi đều trọng cho 1 mình mình, người sang giàu không biết thương xót kẻ nghèo hèn, còn kẻ nghèo hèn, cũng không biết kính vì người sang giàu. Coi có phải là lựa đều dễ mà làm, cho nên sanh tệ như vậy. Chớ ví như những nhà giàu sang hiệp vốn lại cho nhiều, mà lập nhà buôn cho lớn, tình này ít sỏ, tình kia ít sỏ; thì chỉ cho khỏi trong mỗi nhà buôn, muốn thuê nuôi dưỡng những người nghèo thiếu. Xem coi, trên có tiền giúp dưới, dưới có sức đỡ trên, qua lại chung cùng, thì lẽ nghĩa có mất đâu; xét coi có phải là làm đều khó mà thôi người khỏi tệ, phải là một đều vui không? Thương hại ỉ ỉ bề thầy khó thì tránh, còn gặp lúc tệ thì buồn, ấy là có một đều, lo-xôi lỗi, thầy cuộc nào phiêu theo cuộc này mà thôi, chớ không biết lo xa. Bởi không biết lo xa, cho nên phải bị buồn gần đó.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lương-Dù-Thức Bền-tre

Câu vừa muốn nói nữa, thì Tháo đã sớm hô quân đao phủ dẫn ra ngoài cửa chém xong lấy đầu bêu cao, ra bảng rao rằng: Vương-Cầu lấy học nhỏ mà đông, gian trộm lương của quan, nên chiêu theo quân pháp mà chém. Từ ấy lòng chúng-mới hết oán.

Ngày thứ, Tháo truyền lệnh các dinh quân tướng, như trong ba ngày chẳng rảnh sức phá thành, thì đều chém hết. Tháo bốn thân đèn dưới thành, đốc quân khiên dật lạng đá, lập hào ngăn rãnh; trên thành tên bắn xuống như mưa; có hai tên tướng sợ lạnh, thôi lui, Tháo dục grom chém nơi dưới thành, rồi xuống ngựa mình đi bụng dật lập hào; bởi vậy lớn nhỏ tướng sĩ, không có người nào chẳng dánh tới trước, quân oai cả đây; trên thành ngựa trở chẳng lại, quân của Tháo dánh nhau tới trước lên thành, chắc lời tới phá cửa thành, cả đội xông vào; Lý-Phong, Trần-Kỷ, Lạc-Tru, Lương-Gang, đều bị bắt sống. Tháo khiên chém hết nơi chợ, thiêu đốt hết những cung, thất diệu vô, của nguy mới lập và nhưt nhưt mỗi vật phạm quốc cầm trong thành Thọ-xuân, đều thâu hết. Tháo thương nghị muốn tấn binh qua sông theo cặng Viên-Thuật. Tuấn-Vực can rằng đương năm mất mùa trời hạn, lương thực thôn thiếu, nên lại tấn binh, nhọc quân tổn dân, chưa ắt có lợi, chỉ bằng tạm về Hứa-Đô, đợi sang năm lúa chín, quân lương đủ dùng, mới nên toan đó. Tháo dự dự chưa quyết hồng có người phi báo nói; Trương-Tú nương dựa Lưu-Biểu, quen thói lung lảng; Xứ Nam-dương, Trương-Lãng các huyện lại làm phản, Tào-Hồng ngăn dánh chẳng lại, liền thua vài trận, nay sai dẫn cáo cấp. Tháo bèn đi thư cho Tôn-Sách, khiên qua sông bày trận dùng làm nghi binh, cho Lưu-Biểu chẳng giám vọng động. Rồi nội ngày ấy thâu quân, nghị việc dánh Trương-Tú; lúc đi, lại khiên Huyền-Đức đón binh nơi Tiểu-bái, cùng Lữ-Bô kết làm anh em, phòng cứu giúp nhau, chớ lẫn nhau nữa. Lữ-Bô lãnh binh trở về Từ-châu. Tháo lại nói nhỏ với Huyền-Đức rằng: «tôi khiên ông đón binh nơi Tiểu-bái, ấy là kẻ đào hãm mà đợi hùm vậy; ông chỉnh với cha con Trần-Quê thương nghị, chớ có sơ thất, tôi đương vì ông mà cứu viện cho.» Nói rồi liền từ biệt.

Nói về Tào-Tháo dẫn quân về Hứa-Đô, có người báo nói: Đoàn-đi giết Lý-Thôi, Ngũ-Tập giết Quách-Ty, đem đầu đèn dưng, Đoàn-đi lại đem cả họ của Lý-Thôi về nhỏ về lớn hơn hai trăm người bắt giải vào Hứa-Đô. Tháo khiên chia ra các cửa chém đầu làm lệnh. Nhơn dân đều khen vui; lệnh Thiên-Tử hội nhóm văn võ nơi bệ điện làm giềng yên thái bình, phong Đoàn-đi làm Đàng Khâu-Tướng-Quân, Ngũ-Tập làm Điền-Lô? Trương-quân; đều dẫn binh trên thủ đất Trường-An. Hai người tạ ơn mà đi. Tháo bèn tâu rằng: Trương-Tú lam loạn, dánh giầy binh dánh đó. Lệnh Thiên-Tử bèn mình ngồi lang-giã đưa Tháo ra binh. Lúc ấy hiệu vua Kiên-an năm thứ ba, đầu mùa hạ tháng tư vậy; Tháo để Tuấn-Vực lại Hứa-Đô, điều khiển binh tướng, mình thông dai quân tấn phát.

Đang lúc hành quân, thầy dọc dánh lúa mạch đã chín, dân thầy binh đèn, tròn lãnh các nơi chẳng dám các lúa. Tháo sai người truyền dụ khắp hết xa gần người làng già trẻ cùng quan sỏ lại dũ cõi các xứ nói rằng: ta vùng mình chiêu lính Thiên-Tử, ra binh dẹp loạn, vì dân mà trừ hại, nay vừa lúc lúa mạch chín, cực chẳng đã mới giầy binh, tướng sĩ lớn nhỏ, phạm đi qua lúa mạch, hoặc có dầy đạp ấy, đều chém đầu quân pháp rất nghiêm; chúng dân chớ khá kính nghi. Bả tánh nghe lời dụ vui mừng khen tụng, bèn qui đón dánh mà lạy. Quan quân đi qua ruộng lúa mạch, đều xuống ngựa, lấy tay nưng, để lúa chuyển đưa cho nhau mà qua, đều chẳng dám giầy đạp. Tháo cỡi ngựa dánh đi, bỗng trong ruộng có con chim cưu sợ vùng bay lên; làm cho ngựa giật mình nhảy vào trong lúa, đạp nát lúa mạch hết một khoảnh lớn. Tháo bèn kêu quan hành-quân-chủ-bộ mà bảo nghị cái tội của mình. đã đạp lúa, quan chủ-bộ nói: «Không lẽ nghị tội Thừa-Tướng.» — Tháo nói: «ta đã chề phép, ta lại phạm đó, lấy chi mà phục chúng.» Bèn lấy grom đeo muốn tự vận. Chung mau cứu. — Quách-Giã nói: «kẻ xưa theo nghĩa trong sách Xuân thu, phép chẳng buộc nơi bực tôn, Thừa-Tướng thông lãnh đại quân, há khá đi hại mình.» Tháo ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi nói rằng: «Nếu, theo nghĩa trong sách Xuân-thu phép chẳng buộc nơi bực tôn, thì ta khỏi thác.» Bèn lấy grom cắt tóc mình quân xuống đất mà nói rằng: «cắt tóc mà quỳn thế cái đầu.» Rồi khiên người lấy tóc truyền rao cho tam quân rằng: Thừa-Tướng đạp lúa, vốn dánh chém đầu

làm lệnh, nay cắt tóc mà thế. Bởi đó, ba quân sợ sệt không có người nào mà chẳng tuân theo quân lệnh. Người sau có làm thơ luận rằng:

Mười muôn quân sĩ mây muôn lòng,
Ra lệnh một người chúng giám không;
Cắt tóc dờ cho đầu khỏi chém,
Tào-Mang gian trá nghĩ không cùng.

Nói về Trương-Tú hay Tháo dẫn binh đèn, mau đi thư báo với Lưu-Biểu, xin làm hậu ứng; một phía, với Lôi-Ty, Trương-Tiên hai tướng, lãnh binh ra thành rước dánh. Hai trận giúp nhau, Trương-Tú ra ngựa chỉ Tháo mắng rằng: «Mấy là đũa giả nặn nghĩa không liêm sĩ, khác chi loài cá mừi.» Tháo cả giận, khiên Hứa-Trữ ra ngựa, Tú khiên Trương-Tiên ra dánh; dánh ba hiệp, Hứa-Trữ chém Trương-Tiên nơi dưới ngựa. Quân của Tú cả thua. Tháo dẫn quân theo đèn dưới thành Nam-Dương. Tú vào thành đóng cửa chẳng ra Tháo vây thành dánh phá, thầy hào thành rất rộng, thế nước lại sâu, kiếp khó tới thành, bèn khiên quân sĩ khiên dật lập hào, lại dùng vải bao đất, cũi cây, củi cỏ bó, chắt đồng nơi bên thành mà làm than, lại làm than trông dánh đờm trong thành; Tháo mình cỡi ngựa đi chung quanh thành xem như vậy ba ngày, rồi truyền lệnh dạy quân sĩ nơi phía trên cửa Tây-môn, chắt chứa củi, cây, nhóm các tướng nơi phía ấy mà hầm thành. Trong thành Giả-Vũ thầy ý như vậy, mới nói với Trương-Tú rằng: «Tôi đã biết ý Tào-Tháo rồi, nay phải đem kê củi dụ kẻ mới mà làm.

Chánh thì.

Cao mưu còn có kẻ cao hơn,
Dùng đời lại gặp người biết đời.

Muôn biết thừa kẻ làm sao, và xem hỏi sau phân giải.

HỐI THỨ MƯỜI TAM.
Giã-văn-Hòa quyết dánh cho hơn,
Hạ-hầu-Đôn nhỏ tên nuốt mất.
Nói về Giả-Vũ liệu biết ý Tào-Tháo, bèn muốn đem kê củi dụ kẻ mới mà làm mới nói với Trương-Tú rằng: «Tôi ở trên thành thầy Tào-Tháo đi chung quanh thành mà xem ấy ba ngày, và thầy góc thành Đông-nam, sắc gạch mới củi không đếu chỗ góc nhọn ra hư mục hơn phần nữa, ý và muốn theo phía ấy mà hầm thành, lại giả dờ qua phía Tây-bất chắt cỏ đời làm thình thế, ý muốn gạt ta triệt

binh qua giữ phía Tây-bắc, dựng và nhọn đem tời đánh phía Đông-nam mà vào vậy. » Tú nói phải : Vậy thì làm sao ? — Vô nói : ày là việc dễ lắm vậy, ngày mai khá khiên binh rông mạnh, ăn cho no, mặt đờ nhẹ, núp hết trong nhà cửa nơi phía Đông-nam, lại dạy bá tánh giả làm quân sĩ, giữ giữ phía Tây-bắc ; trong đêm tối, để cho va theo phía Đông-nam mà bằm thành, lúc vào tới thành rồi, một tiếng pháo nổ, binh phục đều dậy, thì bắt Tháo vậy. » Tú mừng, y theo kế. Sớm có ngựa thắm về báo với Tào-Tháo rằng : Trương-Tú triệt hết binh nơi phía Tây-bắc mà giữ thành ; còn phía Đông-nam thì bỏ trống không. Tháo nói : trùng kế ta vậy. » Bèn khiên quân sĩ lên sấm sừa đó dùng mà bằm thành. Bàng ngày, chính dân binh đánh phía Tây-bắc ; đến lúc canh hai, bèn lãnh binh rông qua phía Đông-nam vượt qua khỏi hào chém phá cửa lợc-giác. Trong thành lạng không động dạng, chúng quân một lược xông vào, chính nghe một tiếng pháo nổ vang, bèn phía binh phục đều giậy. Quân của Tháo khiếp lui. Sau lừng thì Trương-Tú mình đưa binh mạnh giết đến, quân của Tháo cả thua, lui ra ngoài thành trốn chạy vài mươi dặm, Trương-Tú giết thẳng đến trời sáng mới thâu quân vào thành. Tào-Tháo kể điềm binh thua, chết hơn năm muôn người, mặt bết đờ tri trọng rất nhiều, Lữ-Kiến, U-Cầm đều bị thương. — Nói về Giả-Vô thấy Tháo thua chạy, khiếp khuyển Trương-Tú đi thơ cho Lưu-Biêu, khiên giầy binh chặn phía sau. Biều dựng thơ, bèn muốn dây binh. Bồng có phi báo nói : Tôn-Sách đón binh nơi Hồ-khẩu Tiếng-Lương nói : « Sách đón binh nơi Hồ-khẩu.. ày là kế của Tào-Tháo vậy, nay Tháo mới thua, nếu chẳng thừa thê đánh đó, sau ắt có lo. » Biều bèn khiên Huynh-Tổ ngăn giữ cửa ải, mình lãnh binh đến huyện An-chúng, chặn đường phía sau Tào-Tháo ; một phía ước nhóm Trương-Tú. Tú hay binh của Biều đã dây, bèn với Giả-Vô dẫn binh vượt Tháo.

Nói về binh của Tháo, huồn huồn mà đi, đến Trương-thành nơi sông Vị-thủy, bồng ngồi trên ngựa, buồn tiếng cả khóc. Chúng kinh hãi ? Tháo nói : « Ta nhớ năm ngoài nơi chỗ này, chiếc một đại tướng của ta là Điền-Vi, không khóc-sao-dặng. » Bèn xuống-lĩnh-đón-trú-quân-mã, bày tiệc lớn chiêu tề vong hồn Điền-Vi. Tháo, mình đi đốt hương, khóc lạy, ba quân đều cảm

mà than theo ; tề Điền-Vi xong rồi, mới tề châu là Tào-an-Dân, và con lớn là Tào-Ngang, lại tề quân sĩ chết trận, cùng con ngựa bị tên chết, đều cũng tề tề.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAYAGGIO

Chuyện Hồng-Ngọc.

(tiếp theo)

Đền ban đêm, cả nhà họ Tống đều ngủ hết, có người vượt hai tầng vách vào giết cha con Ngự-Sử ba người, một con dậu và một đứa đầy tớ. Nhà họ Tống làm đơn thưa quan ; quan cả hải ; người nhà họ Tống nghi cho anh Trương-Như, từ ấy mới khiên người đi kiếm bác chàng, chàng tròn mắt không biết đi đâu ; cho nên nghi chắc ; đứa ở của họ Tống cùng quân sai của quan, đi kiếm tiếm khắp xứ. Ban đêm đến núi Nam-sang, nghe con nít khóc, nom dấu bắt dặng ; trời mà dần đi, thằng nhỏ khóc càng nhiều, bọn ày mới giục đứa nhỏ quần bỏ đi. Trương-Như oan và giận muốn chết. Đền nơi ra mắt huyện. Huyện hỏi sao mà sát nhưn ? Chàng thưa rằng oan, tôi đi rồi ban ngày, tới tối người ta mới chết, và tôi bồng một đứa con khóc oa oa, lẽ nào vượt vách dặng mà giết người. Quan hỏi, chẳng sát nhưn sao lại trốn làm chi ? Anh ta không tiếng trả lời, mới bị giam xuống ngục ; anh ta khóc nói : « ta thác không đủ liếc, thương đứa nhỏ không tội chi mà bị chết. Quan nói : « Người giết người và con người nhiều vậy, giết lại con người hơn làm chi ; » rồi đem chàng xuống ngục, thương bị trần trời khảo kẹp, cũng không có lời mà khai.

Đêm ày quan Huyện đương nằm, nghe hình động giường, có tiếng rút rạt, sợ mới là lớn, cả nhà kinh dậy, nhóm lại tập đuốc xem, thấy một cái dao vẫn, lười bèn lằm, cầm vỏ cây giường một lác dư, giựt không ra, quan huyện xem thấy hơn phách tang mặt, mới cầm cây đi xem xét tiếm kiếm, thì không dấu tích, trong lòng tưởng thắm rằng việc họ Tống chết khá sợ hãi, mới thưa đền quan trên, thay mặt cho Trương-Như má giải oan, bèn tha chàng. Chàng về gạo trong chính không dây năm, cui cục một mình, bôn phía quanh biều, nhờ có người trong xóm thương, cho ăn uống lầy lắt qua ngày. Anh ta tưởng thù lớn đã trả, tuy vậy mừng, duy thắm thương vì cả nhà mất hết, lụy chảy dầm dề,

lại thêm nghèo tận xương, không con nôi hậu, mới đến chỗ vẫn khóc thạt thanh. Đền nửa năm sau, việc huồn rồi, đến xin quan cho hải cốt của họ Vệ đem về chôn, chôn rồi, thắm thương muốn chết, day trở không người, lại không phương thê chi mà làm ăn. Bồng có người đến gõ cửa, nghe một người ở ngoài cửa nói xăm xăm với một đứa con nít. Chàng kiệp xem coi, giống bình một người con gái. Cửa vừa mở, bèn nghe tiếng hỏi, « Oan gia đã trả rồi, vậy chờ có manh giới không ? » Nghe tiếng quen hung, mà thỉnh linh không nhớ kiệp, mới dốt đèn lên, thì là nàng Hồng-Ngọc giặc 1 đứa con nít. Anh ta chẳng hỏi chi nữa, ôm nằng rông khóc. Nàng ày cũng thắm thương, rồi xô đứa nhỏ nói : « mấy quên cha mấy sao ? » Đứa nhỏ năm áo nằng, mắt ngó sững anh ta. Anh ta xem rõ lại là thằng Phước-Nhi vậy. Cả kinh, khóc hỏi, sao con dặng đến đây ? Nàng nói : « Xin thưa thiệt với chàng ngay trước tôi chỉ người con gái trong xóm ày là tôi vậy ; thiệp thiệt là hổ-li, một bữa kia đi dặng thấy con khóc trong hang, bồng về mà nuôi này nghe nằng lớn đã xong, cho nên dắc đèn dặng chàng vậy hiệp vậy ». Anh ta lau nước mắt lạy tạ, còn đứa nhỏ ở trong lòng nằng ày như con với mẹ, duy không biết cha mà thôi. Trời vừa sáng, nằng bèn dậy. Anh ta hỏi, nằng đáp rằng : « tôi muốn đi. » Anh ta kéo áo quì đầu giường khóc chẳng ngó lên. Nàng ày cười nói rằng : « thiệp nói dối với chàng vậy, nay việc gia đạo mới xong, chẳng chẳng phải đem ngủ ngày đây, cắt cỏ hái rau làm như người dờn ông. Anh ta lo nghèo thiếu không đủ ăn, nằng nói rằng : « Xin cứ học bành đọc sách, chờ lo việc thiếu đủ, hoặc không đủ dùng thì thác đổi sao ? » Bèn ra tiền mua đồ dệt, mượn ruộng vài mươi mẫu, mượn người cày làm, chém lau cắt tranh, lợp vá nhà cửa, bặng ngày làm lụng. Trong xóm thấy người dờn bà hiền, vui lòng giúp đỡ, ước dặng nửa năm, trong nhà nổ nói giống như nhà giàu có. Anh ta nói : « việc làm ăn dư đã cùng nhờ bậu tay trắng làm ra, song còn một việc chưa biết tin làm sao ? » Hỏi thì anh ta đáp rằng : « Kỳ thi đã gần tới, khấn áo chưa đủ ». Nàng cười mà nói rằng : « thiệp đã ở trước, gởi bôn tiền vàng cho trường thì dặng biền tên vô số, nếu chờ chàng nhất thì việc đã trễ rồi. » Anh ta càng thêm kính. Khoa ày đậu vào thi hương ; lúc đã dặng 36 tuổi ruộng rộng nhà cao, giàu sang rõ rõ, nằng ày diệu dặng

yêu diệu, mà làm lụng quá hơn dờn bà ở ruộng, tuy mùa lạnh, và làm nhọc, chớ tay chơn cũng trơn như dầu, nằng nói rằng 38 tuổi, chớ người xem vào thì lác chừng 20 mà thôi.

Đi-Sử thị nói : « Con hiền, cha nhưn đức, cho nên dặng hưởng như vậy ; người làm ơn chính chẳng phải là người ; ày là hổ li giúp vậy, gặp dặng cũng là lạ thiệt.

CHUNG

Bac-liêu, NGUYỄN-CHÁNH-SẮT, Soạn

Quốc âm thí thức.

Bôn-quán chủ bút có tiếp một cái thơ của một vị qui-viên kỳ tên không rõ là ai. Bởi vậy để tiếm cho ra tên ; nay đã một tháng mà tuyệt tích. Tuy là kiếm không dặng tên của vị ày, song lời phải, nên chủ bút phải vưng. Vậy, trước khi thi hành theo lời muốn của vị ày, tôi xin đem trọn cái thơ của người vào đây, cho tồn-bằng qui-hữu xem chơi hữu ích.

« Saigon, le 12 Juillet 1902.

« Kính ông,

« Tôi có thầy trong Nông-cổ mở cuộc thi văn, cho các ông qui-viên làm thơ phú chơi. Chuyện chơi như vậy thật là thanh bai lắm, nhưng mà cho kẻ biết chữ nho mà thôi, còn có nhiều kẻ, vừa lớn lên vào trường học chữ Langsa, chưa học dặng chữ nho, thì chơi không dặng, là vì không biết thức lệ làm thơ phú ra thế nào.

« Vậy xin ông như có rảnh, thì làm ơn, xin mỗi kỳ nhật-trình, ông giải nghĩa chừng vài hàng, về cách làm thơ cho mấy trẻ em coi học lằm mà chơi với, như làm thơ chữ không dặng, thì làm thơ nôm, cũng vui dặng một hỏi, miếng là trùng thức lệ thì thôi, chớ để trí thông thả thì hay sanh sự, chơi thanh không dặng, buồn, có khi chơi tục, vậy thì tội nghiệp cho mấy người lòng mộ đạo nho, mà không biết chữ nho.

« Kỳ tên không rõ, »

Lời xưa có nói : vẫn thiện như khác, vẫn ác như lung. Nay tôi nghe theo lời phải, đầu có thạt công cũng không nệ. Vậy xin kiêu lỗi cùng chư văn hữu, dặng tôi chỉ thức lệ làm thơ nôm cho những bạn ưa đạo nho mà ít học.

Phép làm thơ phải biết chữ bình chữ trắc, tiếng trắc tiếng bình. Ví như dòng nước Annam nói có năm dấu; như chữ A không dấu kêu là chữ A thượng bình, để dấu (.) huyền, thì đọc à, ày là dòng bình; vậy thì bất kỳ chữ chi mà không có dấu thì là trung bình, còn có dấu huyền (.), thì là bình. Cắt nghĩa tắc mà nghe: bình không dấu là bình thượng. Ví dụ: Thương ôi con anh không hay ra chơi.

Còn bình có dấu huyền (.) thì là trung bình và hạ bình cũng vậy. Ví dụ: Lâm, xam, dà, mà, để, huế.

Còn những dấu ngã (ˆ) hỏi (?) sắc (´) nặng (ˆ) thì là vận trắc. Vậy mà trong vận trắc có ba bậc: dấu nặng (ˆ) bậc thượng, dấu sắc (´) bậc trung, còn dấu ngã (ˆ) dấu hỏi (?) thì là bậc hạ. Ví dụ: Tô mở, chấp và bậy hạ.

Xem coi, tuy là năm giọng nói mà có hai vận, bình và trắc, vậy mà đến lúc biết làm thơ rồi thì mới chỉ dựng giọng cao thấp nhẹ nhàn, nghĩa là: đáng để bình thượng hay là bình trung; trắc cao hay là trắc thấp.

(Sau sẽ tiếp theo)

Chủ bút.

Lạc tại kì trung.

Lão đồng văn đáp (tiếp theo)

Là người già cả trải biết công chuyện hơn ông Thi-Tô của cháu, ví như cháu có kiêu có xát cùng ông, ông cũng chẳng hơn. Ông e là e thiên-hạ dóm vó, thấy cháu khinh để ông thì người ta cười cháu là người không biết chớ kính mà khinh, không biết chớ tôn mà tôn, chớ nào có thiệt hại ông đâu. Vậy để ông tỏ hết cái tướng của ông nội con cho con nghe. Người đầu tròn da vàng, mũi lớn, mặt tròn, mắt mí lót, hai quẹo ngan, 2 gò má búng thụng, răng hò, môi trớt, lẹm càm, râu hoe, có thấp vai xuôi, mình tròn, nắm thấp người siêng, mùa làm rầy thì trống cái trống rau, mùa tôm cá thì đầy xiệp, bán con ruốt, bán lôm khố, đến lúc cha con, tướng hình cũng mường tương, đuy ý khác một chút, ra buôn bán lúa gạo và bán hàng xen, vậy mà cũng không

bằng con lúc nấy, con lanh lợi chanh chổi, mặt mũi quyết, ày là dều hơn nên ông khen, dù ông không ưa con những dều đàn biếm và kẻ dưới, xảo trá với người trên, gan ghê người hiền tài, chê bai người ngay thẳng, ày là dều quây cha con. Anh trẻ nghe giận lắm, nhưng mà kiềm chuyện chưa kịp má hỏi, xin đình lại ngày sau.

TRẦN-GIẢI-NGUỒN.

Huân nữ lưu.

Tôi có siêng nghĩ việc dạy con gái học cho thông nghề bút toán; theo ý tôi tưởng là một dều có ích lắm; bởi vậy tôi xin nhà nước, giúp sức lập trường dạy con gái. Lúc giữa hội đồng Quản-bạt, tôi xin thì quan Thông-dộc Nam-kỳ vừa lòng hiệp ý, nên ngài đã tư tờ cho các sở Tham-biện, lập trường sơ học cho các con gái. Đều chi thường thường phải khó làm, trong ban đầu.

Vậy nay tôi xin tỏ một ít lời các nghĩa theo ý tôi tưởng cho chư vị tôn bằng và quý hữu xem, coi có hiệp ý cùng tôi không.

Người sanh ra trong thế, trai cũng là người, gái cũng là người, xét cho rõ lại, thì cũng công nhọc của cha mẹ sanh, chín tháng cưu mang, ba năm bồng ẵm, nào trai hơn gái vật chi, gái hơn trai vật chi? Chư quý-hữu xét có hơn không? Theo ý tôi tưởng, dều chánh lý thì trai có hơn gái một dều, nghĩa là: dặng nổi tôn-tộc, ày là dều hơn, cho nên từ xưa đến nay, dều lo lẫn mà dạy tập văn chương cho con trai mà thôi; còn việc dạy giở con gái thì ít lắm, cũng bởi dúng câu Nam chủ hổ ngoại, Nữ chủ hổ nội, cho nên cứ dạy con trai còn phận con gái thì cứ học may học vá học nấu học nướn mà thôi; chưa ra một hai nhà sang trọng thông thả, con gái học dặng chúc đình. Bởi những cơ ấy cho nên người dờn bà con gái nước mình ít người dặng thông, vì không học lấy chi mà coi sách này truyện kia, làm sao mà thông dặng lẽ nghĩa, dều tư chắc có thông minh mặt dậu, bất quá thầy việc lẽ nghĩa chỉ trước mắt chúc đình nhớ chừng mà thôi. Chớ cũng không rõ lẽ ấy bởi dều, nghĩa ấy bởi dều. Ví như người mẹ không rõ, biết sao mà dạy con; còn không lẽ mà người cha đi dạy con gái.

Xét kỳ thi lấy làm tội nghiệp cho người dờn bà con gái nước Nam, tôi lăm mù mịt trước mắt không hiểu chỉ cho rõ, ít thầy chi cho xa. Mỗi người con gái, dều chờ gả về nhà chồng; phú thác cho tay người chồng dạy phép tắc lễ nghĩa, rầy mà gặp người chồng khá, có học, thì bất hước dặng chúc đình; nếu ruỗi, mà gặp bợm xây xẩy, thì thôi rớt trọn một đời chẳng biết chi.

Vậy xin tôn-bằng quý-hữu, có con gái rành cho đi học, là dều hữu ích lắm.

Kỳ sau tôi sẽ cắt nghĩa về việc hữu ích.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DÙ-THỨC, BÈN-TRE.

Tạp vụ.

Saigon, ngày 15 Aout 1902.

Hồi 5 giờ 1 khắc buổi chiều, một dãy nhà đang xây, nơi đường Cap-Saint-Jacques có một tấm vách gạch sắp xuống làm cho nhiều người bị vấp 3 người dờn ông Annam 4 người dờn bà Annam và 4 người chết là những người làm tại đây. Hai người chết bị vấp nặng chết; còn mấy người kia thì đem về nhà nó, hoặc chở đi nhà thương Chợ-lớn, tùy theo vấp nặng nhẹ. Đang tra xét cho rõ tội ấy về ai.

Cái xác của đứa trẻ tên là Roger Emile Picard, chết ngày 12 tháng 3 tây, đã lấy cốt và chở xuống chiếc tàu Amiral-Gueydon dặng đem về xứ.

Cho dặng khỏi sự đau đớn cực khổ thân thể vì chứng bệnh không lành dặng; người chết dặng dặng tên là La-Tương, 29 tuổi, đau bệnh phùng, đang nủi nơi nhà thương thành phố Chợ-lớn, tư vận thác cổ, chắt trên cây trong vườn nhà thương ấy. Sau khi khám nghiệm rồi, và có quan loa, thì Bà-Phước lãnh coi về sự dặng nó.

LỜI RAO

Tại Thủ-dức nơi nhà ông CANAVAGGIO, là chủ nhật-trình Nông-cỏ-mín-đam, có bán những trâu dục, trâu cái, và bò lam, bò xe tốt. Ai có muốn mua những vật ấy để dúng làm ruộng, kéo lúa thì đến tại nhà ông ấy mà mua. Trâu bò tốt mà bán rẻ.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí châu du, người hay suy nghĩ cùng kẻ yêu gầy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glicéro kola hay là Glicéro-Arsenié của thầy Henry Mura. Bán tại tiệm thầy Bérenguier ở Saigon mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thì giá tám quan.

Nhà bán bánh mì của người Annam làm là Pierre-Ngan ở tại đường Kinh-lập tục gọi Boulevard Charner số 95.

Người làm bánh mì này học nghề làm như người Langsa, bánh tốt và ngon, bột chẳng có pha vật chi vô hết, chỉ có ý làm hơn của người ta dặng để bán, bán giá thừơng, và có thứ bánh ngọt ngon lắm, xin anh em mua thử mà dúng, thì biết ngon hơn hay là kém hơn những người khác.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHƠN MẠNG. Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa (LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Saigon, đường Bonnard, số 39, xin kính rao cho thiên-hạ dặng hay rằng có một, mình ông ấy có quyền phép dọi-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi. Ấy vậy, xin những người có can dự đến việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà đến khuyển lơn chớ thiên hạ lăm theo các việc lý-ài trái trong qui chế chương trình của công-ti

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này;

Thơ Lục-ván-Tiên.....	0 \$ 60	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình
Tướng Sơn-hậu.....	0 20	Và việc hộ và việc thương-mại của người
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Bốn quốc.....
Tướng Kim-vân-kiểu.....	0 25	Cours d'Annamite.....
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Cours gradué.....
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Conversation Annamite français....
Phong-hóa Điều-bành.....	0 50	Vocabulaire Annamite français....
Chánh tả và Lục-súc.....	0 10	Vocabulaire Truong-Vinh-Ký.....
Minh-Tám-Bữu-giám cuốn thứ nhất		Miscellannés.....
Và cuốn thứ hai.....	2 00	Sách dạy cách nấu ăn.....
Từ-thơ cuốn thứ nhất và cuốn		Nhị-Độ-Mai.....
Thứ hai.....	1 60	Lục súc tranh công.....
Truyện Kim-vân-kiểu trong in		Thơ Nam-kỳ.....

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cò ở xa hạt mà muốn mua thì xin phải gửi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chỗ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gửi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM DẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THANG TAM LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BAY ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG TAM LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BAY ANNAM
1	Vendredi.....	28	Thứ sáu	16	Samedi.....	13	Thứ bảy
2	Samedi.....	29	Thứ bảy	17	DIMANCHE.....	14	CHỨA NHỰT.
3	DIMANCHE.....	30	CHỨA NHỰT.	18	Lundi.....	15	Thứ hai
			Tháng bảy Annam	19	Mardi.....	16	Thứ ba
4	Lundi.....	1	Thứ hai	20	Mercredi.....	17	Thứ tư
5	Mardi.....	2	Thứ ba	21	Jeudi.....	18	Thứ năm
6	Mercredi.....	3	Thứ tư	22	Vendredi.....	19	Thứ sáu
7	Jeudi.....	4	Thứ năm	23	Samedi.....	20	Thứ bảy
8	Vendredi.....	5	Thứ sáu	24	DIMANCHE.....	21	CHỨA NHỰT.
9	Samedi.....	6	Thứ bảy	25	Lundi.....	22	Thứ hai
10	DIMANCHE.....	7	CHỨA NHỰT.	26	Mardi.....	23	Thứ ba
11	Lundi.....	8	Thứ hai	27	Mercredi.....	24	Thứ tư
12	Mardi.....	9	Thứ ba	28	Jeudi.....	25	Thứ năm
13	Mercredi.....	10	Thứ tư	29	Vendredi.....	26	Thứ sáu
14	Jeudi.....	11	Thứ năm	30	Samedi.....	27	Thứ bảy
15	Vendredi.....	12	Thứ sáu	31	DIMANCHE.....	28	CHỨA NHỰT.

NÔNG-CỎ MỸ-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÀN NHỰT TRÌNH

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

ANNONCES

Người bốn quốc
một năm.. 5 \$ 00
sáu tháng. 3 00
Tel. Đông-dương
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm. 10 \$ 00
sáu tháng. 5 00
Tel. pháp cũng ngoại quốc 10. 00

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHÁC-NINH

TỰ ĐỀ-THỨC

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

1st Page le cent..... \$ 1 50
2nd Page le cent..... \$ 1 00
3rd Page le cent..... \$ 0 80
4th Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút mà thương-nghị

Cấm không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Thương cỏ luận

(tiếp theo)

Trong hai bài luận kê đây, tôi tỏ rằng, tại người giàu có sang trọng không lo tưởng đoán loài chi tới kẻ con em nghèo nàn hèn hạ, trong bôn xứ, bởi vậy cho nên kẻ dưới ít kính vì thương mến người trên; là cũng tại ở trên không thương người dưới. Lời tôi luận như vậy là đều quả bởi vậy; nên tôi gọi rằng quả, mà không ví dụ, té ra lời

luận không bằng không có. Vậy lời xin ví dụ cho tôn-bằng và qui-hữu xem chơi cho vui và hữu ích.

Vì như một nhà của người nào kia có vườn kê tôi tớ trong nhà mà dùng, hoặc vườn thặng hoặc vườn năm; có một hai khi người bạn hữu anh em đến chơi đến thăm. một hai lần; chỉ cho khỏi kể ăn ở trong nhà quen mặt những người quen biết và bạn hữu của chủ mình; thì lúc ra dặng, mà gặp những người ấy, ắt phải chào hỏi thưa trình bảm xá; và lại kiên dè luôn ấy là bởi rõ biết người là bạn hữu thân thuộc với chủ mình. Ấy đó, xin anh em xét coi một nhà mà có một vài dứa ở cùng mình, thì một vài dứa đó có dám ngan tàn khinh khi những người quen biết với nhà ấy dứa? Vậy đến lúc mà người bốn quốc hùn hiệp buôn bán cho lớn làm nhà buôn này, làm số nghề kia vân vân; thì lẽ phải vườn nhiều người làm công hoặc

mười, hoặc trăm, hoặc ngàn; có phải là trong số mười, số trăm, số ngàn người, có làm công có ăn tiền, của người bốn quốc trả cho, thì có lý nào nỡ khinh khi hèn háo cùng mình là người có hùn hiệp vốn võ đó; cũng bởi nhờ có tiền của người hùn, nên mới có việc cho mà làm, dặng ăn tiền công; dẫu cho hùn bạo dứ tợn cho mây, cũng không lý phản trước mặt; vì có câu tục ngữ: (hè ăn cây nào, thì rào cây này).

Vậy mà đang lúc này người bốn quốc không hùn không hiệp, không buôn không bán cho lớn lấy chỗ nào mà nuôi dưỡng dờ vớt kẻ nghèo bần khổ sở; những kẻ ấy cứ có nghề có thiêu thì làm công với người khách với người thiên-trước; xem lại có ăn chung chỉ với người bốn quốc, có nhờ cậy chỉ với người đồng ban; làm sao mà bảo người giữ lễ nghĩa cũng kính vì trọng. Bởi vậy cho nên tục tốt đời cũng tại người hẹp lượng, lời xưa cổ nói: « Hề làm phải thì gặp phải trả; còn làm quây thì quây trả lúc này mà sanh trộm cướp còn đó nhiều, cũng bởi người hẹp lượng; dân nghèo nhiều; cứ dè mà thổ than trách móc thì xem lại cũng chẳng ích chi; vậy thì, chỉ cho bằng rằng mà tập tục lại, dặng hùn hiệp buôn chung làm cho ra bề rộng rãi; hề dền lúc dân bớt nghèo, thì tục tốt ắt trở lại.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lương-Dũ-Thức, Bên-tre.

Tam-quốc-chỉ tục dịch

(tiếp theo)

Ngày thứ, bỗng có Tuấn-Vức sai người dền báo rằng: Lữ-Biêu giúp Trương-Tú, dón binh nơi huyện An-chúng, dức đường về cửa ta; Tháo đáp thơ cho Vức rằng: « Ta ngày đi vài dặm, chẳng phải là chẳng biết giặc theo ta, bởi vậy ta bày kế đã sẵn, nếu dền An-chúng ắt phá Tú vậy; bọn người chớ nghĩ. » Bèn giục quân đi dền ranh, huyện An-chúng. Quân của Lữ-Biêu đã giữ chỗ hiểm yếu; Trương-Tú ở sau dấn quân cần dền. Tháo bèn khiến chúng quân dền tới lòn chỗ hiểm mở đường lên núp binh lạ. Dền trời hừng sáng, quân của Lữ-Biêu Trương-Tú nhóm lại, thấy binh của Tháo ít nghĩ Tháo trốn đi, dều dấn quân vào chặn chỗ hiểm

dánh đó. Tháo xua binh lạ ra cả phá binh của hai nhà, binh của Tháo ra khỏi cửa ải An-chung, nơi phía ngoài ải hạ trại. Lữ-Biêu Trương-Tú dều điếm lại binh ra mắt nhau. Biêu nói: « Sao lại trở bị gian kế của Tào-Tháo? Tú nói: « Xin buồn cho tôi tin lại. » Lúc ấy h quân nhóm lại nơi huyện An-chung, nói về Tuấn-Vức thăm biết Viên-Thiệu muốn dầy binh xâm phạm Hứa-dô, liền dền viết thơ báo với Tào-Tháo. Tháo dặng thơ sự. Bèn nội ngày th quân. Quân thám báo với Trương-Tú hay. Tú muốn theo đó. Giả-Vô nói: « Chẳng nên theo vậy theo đó ắt minh thua. » Lữ-Biêu nói: « Ngã nay chẳng theo, dè mặt cơ hội vậy. » Hết sự khuyên Trương-Tú dồng dấn quân muốn dư m theo đó. Đi chừng mười dặm dư, cần dền d quân sau của Tào-Tháo; quân của Tháo rằng sức tiếp đánh, hai phía quân của Lữ-Biêu c thua trở lại. Tú nói với Vô rằng: « Chẳng dúng lời của ông, quả có thua vậy. » — Vô nói: Nay khá chỉnh binh lại theo đó. » Tú với Biêu, dều nói: « Nay đã thua, cơ gì mà lại theo nữa? » Vô nói: « Phen này theo nữa ắt dặng hơn, bằng mà chẳng vậy, xin chém đầu tôi. » Tú tính đó, Lữ-Biêu nghĩ hoặc chẳng chịu dồng theo. Tú bèn mình dấn một đạo quân rước theo. Binh của Tháo quả nhiên cả thua, xe, ngựa, dờ trọng, rơi bỏ cùng dặng mà chạy. Tú muốn cần theo tới trước, bỗng sau lưng nói một đạo quân xông ra; Tú chẳng dám theo; thâu quân về An-chúng. Lữ-Biêu hỏi Giả-Vô rằng: « Trước đây binh rông mà theo binh thua, mà ông nói phải thua; sau, lấy quân bại mà đánh quân thắng, mà ông nói chắc hơn, mỗi mỗi dều y như lời ông nói, sao việc chẳng dồng mà dều nghiệm hết vậy? Xin ông dạy tôi cho rõ. » Vô nói: « Ấy là dè biết lầm vậy; Trương-quân tuy dụng binh hay, mà chẳng phải tay dời thù của Tào-Tháo, quân của Tháo tuy thua, ắt có tướng mạnh dè sau mà ngựa binh theo, binh ta tuy rông mà chẳng hay đánh đó vậy cho nên biết ắt thua, vả lại Tháo mà gặp lui binh ấy là như nơi Hứa-dô có việc; đã phá binh theo của ta, rồi, ắt khinh xa mà về cho mau, chẳng phòng bị nữa, ta nhưn thừa chẳng phòng, mà lại theo đó, cho nên phải hơn vậy. » Lữ-Biêu Trương-Tú dều kính phục thừa thầy xa. Vô khuyên Biêu về Kinh-châu, Tú giữ Trương-thành, dặng làm thấp-xỉ, hai phía quân dều tang.

Nói về Tào-Tháo, lúc đang đi, nghe quân báo

nói đạo quân sau bị Tú đuổi theo kiếp trở lại cứu ứng; chỉnh thầy binh của Tú dả lui. — Binh thua về thua với Tháo rằng: « Nếu chẳng có một đạo người ngựa phía sau núi ra ngăn trở giữa dặng, thì bọn tôi dều bị bắt rồi. Tháo kiếp hỏi là người nào? Người ấy xếp thương xuống ngựa ra mắt lấy Tào-Tháo, vốn là chức Trần-oa: Trung-lang-tướng, người quận Gian-hạ đất Bình-xuân, họ Lý tên Thông, chữ là Văn-Đạt. Tháo hỏi đi đâu? Thông nói: « Trần thủ đất Nhữ-nam, gần đây nghe Thừa-tướng đánh với Lữ-Biêu Trương-Tú, phải dền tiếp ứng. » Tháo mừng, phong làm chức Kiên-công-hầu, giữ cõi phía tây đất Nhữ-nam, dặng ngữ Lữ-Biêu Trương-Tú. Lý-Thông từ tạ mà đi.

Tháo về dền Hứa-dô, làm biểu tâu Tôn-Sách có công, phong làm Tháo-ngịch-tướng-quân ban tước Ngô-hầu; sai sứ đem chiếu qua Giảng-dòng dụ khiến phòng đep Lữ-Biêu. Tháo về phủ, các quan ra mắt thăm xong. Tuấn-Vức hỏi rằng: « Thừa-tướng đi chậm, dền huyện An-chung, sao lại biết chắc hơn binh giặc? » Tháo nói: « Họ lui không dường về, phải liệu thác mà đánh, ta huôn mà dụ đó lại lên mà toan đó, nên biết phải chắc hơn. » Tuấn-Vức kính-phục. — Quách-Gia vào. Tháo nói: « Ông dền sao muốn vậy? » Gia, trong tay áo lấy ra một cái thơ, thừa với Tháo rằng: « Viên-Thiệu khiến người đem thơ cho Thừa-lương, nói muốn dầy binh đánh Công-tôn-Toàn, nên dền mượn lương mượn binh. Tháo nói: « Ta nghe Viên-Thiệu muốn xâm Hứa-dô, nay thầy ta về lại biệt nghị việc khác; bèn dờ thơ ra xem, thầy từ ý kiêu ngạo bèn hỏi Gia rằng: « Viên-Thiệu vô phép làm vậy ta muốn đánh đó, giận sức không bằng, liệu làm sao? » Gia nói: « Họ Lữ (1), họ Hạng (2) chẳng kiếp nhau, chúa công cũng biết rồi, vua Cao-Tổ duy trí mà hơn, Hạng-Vô tuy mạnh, sau lại bị bắt; nay Viên-Thiệu có mười phần thua, Chúa-công có mười phần hơn, binh của Thiệu tuy thanh, chẳng dừ sợ vậy; Thiệu bày nhiều lễ nhiều nghi tiệc, còn Chúa-công thì dúng việc tự nhiên, ấy là Đạo hơn vậy; Thiệu dúng nghịch dầy, Chúa-công dúng thuận ra, ấy là Nghĩa hơn vậy; từ vua Hiều-Linh dền nay, thành nước lồi nơi bởi rộng, Thiệu dúng rộng mà trị chúng còn Chúa-công lấy sức mạnh mà ra oai, ấy là Trị hơn vậy; Thiệu bề ngoài rộng

(1) Họ Lữ, là Lữ-bái-Công vua Cao-Tổ nhà Hán.
(2) Họ Hạng, là Sở Hạng-Vô.

bề trong hay nghi, chỗ dúng thì nhiều những bề con, còn Chúa-công bề ngoài giữ theo phép, bề trong rõ dúng người tài, ấy là sự Đạo hơn vậy; Thiệu mưu nhiều mà ít quyết, còn Chúa-công dặng kẻ liên làm, ấy là Mưu hơn vậy; Thiệu hay chuyên thâu danh dự còn Chúa-công dúng ngay thật mà dãi người, ấy là Đức hơn vậy; Thiệu thương gần bề xa, còn Chúa-công xét chẳng bề sát, ấy là Nhân hơn vậy; Thiệu hay nghe gièm dùa hoặc dều rôi, còn Chúa-công chẳng làm theo lời vô ra, ấy là Minh hơn vậy; Thiệu phải quây lộn xáo, Chúa-công phép độ nghiệm mình, ấy là Văn hơn vậy; Thiệu ham làm việc cầu may, thế chẳng biết phép binh, còn Chúa-công dúng ít mà hơn dúng, dúng binh như thần, ấy là Võ hơn vậy; ấy là Chúa-công có mười dều hơn, thì làm hư Thiệu không khó vậy. » Tháo cười rằng: « theo lời ông nói đó, tôi chưa dặng chi làm đó. » Tuấn-Vức nói: « Quách-phụng-Hiền nói về mười dều hơn, mười dều thua thiệt với chỗ tôi thầy hiệp nhau; binh của Thiệu tuy dúng, nào dừ sợ vậy. » Gia nói: « đất Từ-châu Lữ-Bô là thiệt đáng lo ngại người ấy trong lòng. Nay Thiệu qua phía Bắc đánh Công-tôn-Toàn, ta đương hơn khi va đi xa, trước dền đánh Lữ-Bô, quét dẹp phía Đông-nam, vậy sau toan Viên-Thiệu, ấy là kẻ hay, nếu không, ta mới đánh Thiệu, thì Bô nhưn trông dền xâm Hứa-dô, thì là hại ắt chẳng nhỏ vậy. » — Tháo lấy làm lời nói phải, bèn nghị qua phía Đông đánh Lữ-Bô. Tuấn-Vức nói: « khá sai người trước qua ước với Lữ-Bô, đợi chừng về báo, mới nên dúng binh. » Tháo y theo lời, một phía gửi thơ cho Huyền-Đức, một phía hậu dùa sứ của Thiệu, lại tâu phong Thiệu làm Đại-tướng-quân Thái-húy kim chức Đơ-độc Kí, Thanh, U, Tinh, bốn châu; lại viết thơ kin đáp rằng: « ông khá đánh Công-tôn-Toàn, tôi đương giúp cho. » Thiệu dặng thơ cả mừng; bèn dầy binh đánh Công-tôn-Toàn.

Nói về Lữ-Bô ở Từ-châu, mỗi trong lúc nhóm khách yên tặc; thì cha con Trần-Quê thường khen Bô thanh dức. Trần-Cung chẳng dè. Nhưn rảnh thừa với Bô rằng: « cha con Trần-Quê, trước mặt a dùa với Tướng-quân, chớ trong lòng chẳng khá lương, phải ngừa đó. » Bô giận nạt rằng: « người vô cơ mà gièm siếm, muốn hại người tốt sao? » Cung trở ra than, rằng: « lời này chẳng thâu, bọn ta ắt phải hại vậy. »

ý muốn bỏ Bỏ đi chỗ khác chèn chằng nở, là e bị người chê cười; bèn trốn ngay rầu buồn chẳng vui. Một ngày kia giặc vài người ngựa qua ranh đất Tiểu-bái sẵn bắn giết luôn; bỗng thấy trên đường cái có một ngựa chạy bay tới trước. Cung nghi đó, bỏ sẵn bắn dần kể từng giã nơi đường tắc cần theo đón hỏi rằng « người là sứ mạng ở đâu? » Người sứ ấy biết là người bỏ hạ của Lữ-Bô, sợ đáp không dặng. Cung-khiên xét trong mình, dặng một phong thơ kín của Huyền-Đức đáp lại cho Tào-Tháo. Cung bèn bắt liên người và thơ về ra mắt Lữ-Bô. Bô hỏi thừa cơ. Tên sứ nói: Tào Thừa-tướng sai tôi đem thơ qua cho Lưu-Dự-Châu, nay dặng thơ đáp lại; chẳng biết trong thơ nói về việc gì. » Bô bèn xem thơ xem kỹ.

Thơ nói sơ rằng :

Phụng minh mạng muốn loan Lữ-Bô, dám dàu, đêm ngày chẳng hết lòng, ngặt Bị, binh thừa tướng ít, chẳng dám khinh động Thừa-tướng bằng muốn dây binh lớn, Bị đương làm tiên phuon, tôi đang nghiêm sửa binh giáp đợi lệnh trên.

Bô xem rồi cả mừng rằng: « Thảo tặc sao dám như vậy. » Bèn đem kẻ sứ chém đầu. Trước khiên Trần-Cung, Tăng-Bá kết liên với quân cướp ở núi Thái-son là Tôn-Quang, Ngô-Đôn, Giản-Lễ, Xương-Hy qua phía Đông lấy Sơn-dông, Giản-châu các quận; khiên Cao-Thuận, Trương-Liêu lấy Bái-Thành, đánh Huyền-Đức; khiên Tông-Hiền, Ngụy-Thục qua Tây lấy Nhữ-Dĩnh; Bô, mình tóm Trung-quân làm ba đạo cứu ứng.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Quốc âm thí thức.

(tiếp theo)

Phép làm thơ thất ngôn bát cú, nghĩa là : một câu 7 chữ 8 câu thì trọn bài thơ, trong một bài có năm vận, xem coi như bài thơ Tứ-Thứ, 5 chữ vận là : Voi mời coi rồi, thôi, câu đầu, kêu rặng câu phá, thì lấy một chữ vận đầu, là chữ Voi. Câu thứ 2 kêu bằng câu chừa, lấy một chữ vận thứ 2 là Mời.

Hai câu kể đó, là câu thứ 3 với thứ tư, trong 2 câu này, kêu là cặp trạng, câu trước chữ chót phải để chữ trắc không có vận, còn câu sau lấy

vận Côi, là chữ vận thứ 3. Hai câu kể theo đây nữa, là câu thứ năm với thứ sáu, trong hai câu này tên là cặp luận; câu trước cũng là chữ chót vận trắc, câu sau lấy chữ vận Roi, là chữ vận thứ tư. Câu thứ bảy kêu là câu thúc, chữ chót cũng trắc không vận.

Còn câu chót là câu thứ 8 là câu kết, để chữ chót là Thôi.

Xem coi tám câu mà có 5 vận.

Trong mỗi một câu là 7 chữ, thì phải có bình trắc như vậy : Nhứt tam ngũ bất luận, nhị tứ lục phân minh ; Nghĩa là chữ thứ nhứt, thứ ba, thứ năm, trong câu đó, bất luận bình trắc, còn chữ thứ 7 là chữ vận cũng không tính tới; duy có ba chữ là chữ thứ nhì, thứ tư, thứ sáu, phải theo phép bình trắc, nếu hai dấu bình thì ở giữa trắc, nếu hai dấu trắc thì ở giữa bình.

Ví dụ ;

Thảo đầu dám sánh kẻ cày voi. Xem coi chữ đầu và chữ cày là chữ thứ 2 với thứ 6 đều là vận bình, cho nên chữ ở giữa là chữ sách phải trắc.

Tôi xin vẽ họa đồ sau đây cứ đọc theo đó thì biết rõ cách làm thơ.

	1	2	3	4	5	6	7		
Câu phá	..	bình	..	trắc	..	bình (vận) 1		
	1	2	3	4	5	6	7		
Câu chừa	..	trắc	..	bình	..	trắc (vận) 2		
	1	2	3	4	5	6	7		
Câu	{	Luận trước	..	trắc	..	bình	..	trắc (không vận) trắc	
		1	2	3	4	5	6	7	
Câu	{	Luận sau	..	bình	..	trắc	..	bình (vận) 3	
		1	2	3	4	5	6	7	
Câu	{	Trạng trước	..	bình	..	trắc	..	bình (không vận) trắc	
		1	2	3	4	5	6	7	
Câu	{	Trạng sau	..	trắc	..	bình	..	trắc (vận) 4	
		1	2	3	4	5	6	7	
		Câu thúc	..	trắc	..	bình	..	trắc (không vận) trắc	
			1	2	3	4	5	6	7
		Câu kết	..	bình	..	trắc	..	bình (vận) 5	
								(Sau sẽ tiếp theo)	

Chủ-bút.

Tài thọ luận

(tiếp theo)

Đậu phộng bảy giờ dặng giá hơn thuở xưa nhiều, là vì nhờ thiên hạ hay làm kẹo làm cơm bằng đậu phộng mà đi dôi lúa miệt đồng nên một ngày một phát giá, cách trồng đậu phộng không phải biểu trồng đậu ghe bầu như thuở nay đâu. Đậu ghe bầu trồng đã khô

mà không mấy sai cho bằng đậu phộng lâu, sẽ chỉ ra sau này: khi mua đậu phộng lâu về mà trồng, thì trước hết phải cày đất đóng cho thiệt nhỏ, hễ đất cây nhỏ rồi, phải gánh nước tưới cho ước đất các đi; đậu thì đem bỏ vào bao, quăng xuống nước một đêm rồi đem lên, thì đánh nước với trắng mà trộn cho đều, rồi đập cho đập vỡ đi, tức thì đem rải theo đường cây, tay rải theo đường cây thì chừng đá cát cho khóa bằng mặt đất, đoạn khóa mặc cho bằng, thì gánh nước tưới sơ sài ngay đầu, rồi bỏ vài ngày kể đó đừng tưới, là tưới lại vài ba ngày, mà tưới nghĩa là tưới xuong cho nước kéo nóng đất héo giá đậu mà hời, chớ không phải tưới là mà, khi ban đầu tưới ban ngày, chớ chừng dặng 6, 7 ngày rồi cho tới về sau dền chừng giá đậu lên khỏi đất thì tưới cứ sớm mai với cứ chiều, vì sợ trưa lòi vô dầm đậu, đất cát còn xộp, động hư giá đậu đi; giữ tưới như vậy cho đến khi đậu bỏ ra khỏi hàng, thì năm ba bữa tưới 1 kỳ tưới cầm chừng đợi cho đến khi đậu nên dầy là ra phủ hàng, chừng ấy thì là dầy ra phủ gốc che lây gốc rễ, cũng đủ yếm mát cho nhau, dặng yếm mát rồi thì sẽ bỏ không cho đến ba tháng dưng, thì nhổ dầy mà bón lót. Trồng như thế là nhọc mùa đầu, sau nên dàu lép dàu gốc lộn dưới cát thì chừng tới mùa nó sẽ mọc lên. Đậu phộng lâu trồng một sáng lịch nữa là 20, 30 tấu, nghĩa là mười mấy giờ dặng bằng năm bảy câu thứ đậu kia, ấy là mùa nắng là xen vô mà trồng đất dưng như thế, Nhưng vậy thời dời đất phải trở trắng, mùa mưa khác, mùa nắng khác, cho nên mùa mưa nắng tới chừng sa mưa dưng, chớ đất đã trồng đậu phộng ấy, đừng trồng chi khác, để trồng tiếp, thì nhẹ vung phân xới đất vì đất đã trở một lần trong 3, 4 tháng bởi còn xộp, mà lại rỏ dàu là dàu vừa mục dụng làm phân cũng là. Hết bắp lên thì vồng cho to mà trồng khoai lém, mà bán, khoai tiềm đư 2.3 năm nay coi đã nuồn hết đồng, vì họ chế nó nhỏ củ, để trồng khoai ngà khoai mở, khoai dứa mà bán cho đó, và các giống ấy lớn củ, củ lớn mặc dàu cho ngon sao qua khoai tiềm; lại bảy giờ dưng ba làm bánh khoai dưng ham chuộng cũng làm bánh bỏ khoai cho hoãn muối để coi.

(Sau sẽ tiếp theo)

Bản gian PHANG-CÔNG-Võ, lão-phu

Khiết phụ.

Thuở xưa có một người ở nước Lỗ, tên Thu-hổ-Từ, cưới vợ dặng năm ngày, rồi đi làm quan nơi nước Trần, 5 năm sau mới về, về chưa đến nhà, gán dọc đường thấy một người đờn bà hái dàu đẹp dẻ, nên anh ta xuống xe mà hỏi rằng: trời nắng hái dàu mệt, và ta đi đường xa, vậy thời hiệp nhau dưới gốc dàu nghỉ mát. Người đờn bà ấy cứ hái dàu, chẳng nói đi nói lại. Anh Thu-hổ-Từ nói rằng: « dùng hết sức mà làm ruộng, cũng chẳng bằng gặp năm dặng mùa; nhọc sức mà hái dàu, cũng chẳng bằng gặp quan trong nước, ta đây sẵn có vàng, xin cho nàng dùng. » Người đờn bà ấy trả lời rằng: Châu-ôi! tôi hết sức hái dàu, chấp gai dẹt vải, cho dù dùng việc ăn mặc, trên nữa là cha mẹ, dưới nữa cho chồng, tôi chẳng muốn vàng, xin người chớ gheo chọc, thiếp thiệt chẳng phải có chí dâm dật, vậy thì vàng của người cắt đi. » Anh Thu-hổ-Từ nghe rồi liền đi.

Về đến nhà thăm mẹ rồi, bảo người kêu vợ ra, tẻ ra là người đờn bà hái dàu hời này, chàng va hổ thẹn không nói chi. Người vợ nói rằng: Chẳng từ mẹ già ra làm quan, cách 5 năm mới trở về, lẽ cho phải hỏi bà lật dặt trồng cho dền, có lý nào mà đẹp một người đờn bà dọc đường, lại nhìn lương của mình, dùng vàng cho đó, ấy là lòng quên mẹ vậy; hễ quên mẹ là bất hiếu, ra sắc là lòng tham dâm, ấy là người hạnh nhơ vậy; hễ hạnh nhơ thì bất nghĩa; và làm người mà bất hiếu, thờ vua cũng bất trung; hễ xử đạo nhà mà bất nghĩa, thì làm quan trị chúng cũng bất minh; nếu mà hiệu nghĩa đều mất hết; thiệt chẳng nên người vậy. Thiếp chẳng nở thầy như vậy; thời chàng cưới vợ khác đi. Nói rồi liền nhảy xuống sông mà thác.

Người sau có ngụ một bài.

Nam nữ xưa nay cũng dặng người
 Tinh đời thường chuộng phía bên trai.
 Trai quên hiệu nghĩa sanh nên uống,
 Gái sạch như vậy có mấy ai.

CHUNG

TRẦN-TIẾU-THƠ lục.

Sắc bát ba đào dị nịt nhơn

Triều-Minh dời vua Huệ-Đề năm thứ hai, lại tỉnh Sơn-dông, huyện Tế-hàng có tên Hóa-

Chiều, họ Trần, tự Bất-Nhứt, con nhà học trò vợ là Lương-tiểu-Nga, con nhà hàng phở, có sắc khuyh-thành, nhưng mà từ lúc về làm dâu họ Trần vẹn bề đức hạnh, cha Hóa-Chiều là người làm Từ-hàng tại kinh, từ lúc tuổi già xin hưu-tri về nhà, vừa dặng 5, 3 năm thì mất lộc: Bồi giữ dạ trung phò, nên khi thôi làm quan về nhà thì hằng ngày vừa đủ tiêu. Đền lúc không cha thì Trần-hóa-Chiều bảm hứt với mẹ già, cũng nhiều khi thức mút. Theo lời vợ là Tiểu-Nga bày buôn bán, kiếm lời độ nhứt, dinh dãi chờ thời, chừng ra buôn bán theo bạn phở-phương, thì vợ chồng cũng chung vui theo phận; nghề con nhà thương mãi hay dãi sĩ chiều hiếu; gặp mỗi thì lấy lời chuốt ngọt, rảnh thì ngồi quán mà may và coi hàng.

Một bữa kia có tên con nhà giàu là Trác-hảo-Sắc, đạo phở trời chiếu, xem tướng nang Tiểu-Nga, điệu ngời may và đẹp dẽ vô cùng chàng Hảo-Sắc mượn chức mua đồ ghé coi cho tận; khi ghé vô tới quán, Nàng Tiểu-Nga vừa thấy vục bỏ vào nhà, kẻ chồng là Hóa-Châu bước ra chào hỏi, Trác-hảo-Sắc chặc lời mới chuyện vạng một dầy lâu rồi mua vài món đồ mà làm cỗ; rồi từ tạ ra về, ngày mai lại trở lại ghé thăm chàng Hóa-Chiều nữa, từ đó về sau tới lui lân cận, chuyện vãn vui chơi, kẻ tỏ nhà dư dẽ, người bày thiết thiêu xáy, « lòng người cỏ át, dạ thề khó lường; » Chừng Hảo-Sắc thăm biết Hóa-Chiều nghèo nên lấy tiền mà gái bày, ban đầu hỏi thăm nghề buôn bán, sau bày chuyện buôn chung dùm vốn; thế tình con nhà thiếu thốn hay vợ bợ bạc tiền, có kẻ cũng bởi tiền mà quên liêm sỉ, vì tiền là huyết mạch, hay khiến lòng người, cũng bởi Hảo-Sắc ăn cần, cho tên Hóa-Chiều mới tin dạ; trước giao nhau thiết dạ, sau mượn mở bạc tiền, khi Hóa-Chiều mượn 50, 70 quan tiền mua bán, rồi trả lại, trả lời mây thì Hảo-Sắc cũng từ, lúc Hảo-Sắc hùn năm, bày trăm buôn bán cũng không chia, miếng dũ vốn mà thôi, Kết nghĩa với nhau như vậy cũng dư vài năm, mà Hảo-Sắc chẳng hề khi nào đến nhà Hóa-Chiều mà không có Hóa-Chiều, hay là ngó cho chàng chương chị Tiểu-Nga như trước nữa. « Kể nghe truyện này coi lấy đó mà coi, làm người xử sự như vậy ai lại chẳng tin; tuy là la dâm đạo, chớ cứ chỉ phận mình, không sai lẽ nghĩa, kính nhau dường như sơ tán nhứt

ngộ, lại tình cung kính mẹ Hóa-Chiều như là người thân, có ai thầy bụng, dền dôi bà mẹ Hóa-Chiều nhiều khi khen thắm Hảo-Sắc, có ngài hơn con mình. Ở thời cũng bởi lòng người sâu sắc, kiếm cớ cũng là... Thăm chi nhiều khi mẹ Hóa-Chiều có rương yêu, thì Hảo-Sắc lo dền quên ăn, nghĩa tình như vậy đã hai ba năm không sai giờ khắc. Chừng qua năm thứ tư, tại huyện Tế-hàng thất mùa đậu-nành, nên đậu hủ giá cao. Tên Hảo-Sắc mới ra tiểu rử Hóa-Chiều qua Hàng-Châu mua đậu về mà bán. Lúc đi tới cửa biển Hàng-châu, trời hôm tuyết rặng, trăng dọi dầy nhánh, hai người ra hóng mát; Nhon cách gia tình cả tháng, nên đêm khuya động lòng, kẻ nhớ gia tư, người buồn tâm sự; mới cùng nhau tạm chén dãi khuấy; có một bản, rượu một chén, dòn một khúc, rượu nửa hủ, thì chưa đủ vịnh, rượu đã cạn bầu; còn trong ghe bè bạn dãi mẹ mang; Hóa-Chiều thiết tình, chén nào cạn chén này; còn Hảo-Sắc đưa dầy vai chung lấy chứng. Trác-hảo-Sắc bày Hóa-Chiều say thiết mới ra tay xô chàng xuống vôi; Đền thế thì người say, sóng bủa còn kẻ chi hơn; lại thêm nước dòng chảy mạnh. Thương hại! Cho Trần-hóa-Chiều chơi vơi hụp lên hụp xuống, Trác-hảo-Sắc sợ Hóa-Chiều gượng lợi vào bờ, bèn giả tiếng la lên, còn tay lại lấy sào đưa ra làm tướng cứu vớt, dặng Hóa-Chiều vớ lấy vào thì Hảo-Sắc nhận thêm cho mau chệt; nhận xuống hụp lên cũng dôi ba lần mới thiết trôi ngay. Hóa-Chiều trôi rồi; thì Hảo-Sắc cứ ai thông khộc, quảy ghe trở lại nhà, dặng tổ cho mẹ và vợ con Hóa-Chiều hay sự nang kỳ mạng số; mẹ khóc tợ như mưa; thì mẹ và con vợ Hóa-Chiều cũng tình bằng lời, chớ không tưởng là Hảo-Sắc giết con và chống mình; và từ đó về sau cho đến khi mắng phục Hóa-Chiều; khi năm ba ngày, lúc vài ba bữa, Hảo-Sắc dền thăm viên và cặp đường cả nhà, mỗi lần tới lại nhất Hóa-Chiều mà khóc, ai thầy cũng động lòng; Đã vậy mà còn làm tướng cầu thặng, mỗi sự gì muốn nói thì nói với bà già Hóa-Chiều không hề nói với chị Tiểu-Nga bao giờ.

Làm như vậy mà Bà già Hóa-Chiều không tình làm sao dặng.

(Sau sẽ tiếp theo)

Cải-vàng: NGUYEN-VIET-KHUONG.

Tam-hoàng cuộc-chi thực biên

(Xin coi số 29, 35 và 37)

IV. — Vô tham; ý ngoài chi tài.

Ngày kia hai người ở rầy tới giữa mặt quan, một dặng bảm rặng; « mới dầy người này ở một xóm với tôi, có bán cho tôi một số ruộng. Bữa qua, khi cày, tôi có xỉ được một ché vàng dấy. Vậy thì tôi giữ cái ché vàng ấy sao được, bởi vì tôi mua đất mà thôi, chớ tôi có phép nào mà lấy vàng ấy. »

Đang kia lại bảm rặng: « chẳng phải tôi chôn vàng ấy, và lại khi bán đất thì tôi bán trọn cả, nên bây giờ tôi lấy vàng này sao cho phải lẽ! »

Quan thầy hai dặng thiết-thả dực hạnh đường ấy thì lấy làm lạ bèn hỏi lên: « Ta dám chắc lâu nay mới có một việc như vậy dền chớ công pháp mà chớ! » Rồi phán rằng: « Lão tôi Lão có con trai chớ! Lão ni! Lão có con gái chớ! Hai lão bày cho con phôi hiệp cùng nhau và cho chúng nó cái ché vàng dặng chúng nó lấy đó mà mua ruộng, mua đất mà lập gia thế với nhau. »

(Sau sẽ tiếp theo)

NAM-SONG-THỊ soạn.

(Rút trong sách độc-pháp của ông Machuel diễn ra.)

Tap Vu.

Saigon, ngày 23 và 24 Aout 1902.

Hồi năm giờ buổi chiều, có tên chệt Châu-trương-Khanh, làm việc dưới chiếc tàu Shang-tung, đậu nơi trái nổi số 10, trật chơn té xuống dưới hầm; hầm ấy sâu 10 thước, tên chệt ấy bị gãy cẳng bên mặt. Người ta đem nó vô nhà-thương Chợ-quán tức thì.

Lời Rao

Nhà bán bánh mì của người Annam làm là Pierre-Ngan ở tại đường Kinh-lập tục gọi Boulevard Charner số 95.

Người làm bánh mì này học nghề làm như người Langsa, bánh tốt và ngon, bột chẳng có pha vật chi vô hết, chỉ có ý làm hơn của người ta dặng dẽ bán, bán giá thường, và có thứ bánh ngọt ngon lắm, xin anh em mua thử mà dùng, thì biết ngon hơn hay là kém hơn những người khác.

Ngày 27 aout 1902.

GIÁ LÚA-GẠO

	VINI-LONG	CÔ-CÔNG	BÀI-XAU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chớ dền nhà máy.....	2\$40	2\$40	2\$44
Gạo lức nhà máy mỗi tạ 134 cân hay là 60 kilos 700.....	3 06	3 06	3 12
5 Phần thóc trong 1 trăm	3 00	3 00	3 06
Vào bao sắn, khối thuế.....	2 95	2 95	3 01
Gạo trắng nhà máy.....	2 90	2 90	2 96
	3 50	3 50	3 70

LỜI RAO

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí chầu dục, người hay suy nghĩ cũng kẻ yêu, gầy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc biện Glycero kola hay là Glicéro-Arsenié của thầy Henry Mure. Bán tại tiệm thầy Béranguier ở Saigon mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lược hải ve thì giá tám quan.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHON MANG.

Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa (LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Saigon, đường Bonnard, số 39, xin kính rao cho thiên-hạ dặng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép dợt-lý, chớ công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi. Ấy vậy, xin những người có cang dự dền việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà dền khuyến lơn cho thiên hạ lầm theo các việc lý tài trái trong qui chế chương trình của công-ti

NHÀ IN và NHÀ BÁN SÁCH CỦA ÔNG CLAUDE và CÔNG-TI

Ở đường **CATINAT**, số **119** và **129**

Có bán các thứ thơ và sách chữ quốc-ngữ giá như sau này;

Thơ Lục-văn-Tiên.....	0 \$ 60	Thức kiểu về sự thi hành án lý về việc hình	
Tướng Sơn-hậu.....	0 20	Và việc hộ và việc thương-mại của người	
Tướng Kim-thạch-kỳ-duyên.....	1 00	Bốn quốc.....	1 \$ 00
Tướng Kim-vân-kiểu.....	0 25	Cours d'Annamite	2 50
Tục-ngữ Cổ-ngữ.....	0 65	Cours gradué.....	2 50
Sử ký Nam-việt.....	0 40	Conversation Annamite français....	0 50
Phong-hóa Điều-hành.....	0 50	Vocabulaire Annamite français	1 60
Chánh tà và Lục-súc.....	0 10	Vocabulaire Trương-Vĩnh-Kỳ.....	1 20
Minh-Tâm-Bữu-giám cuốn thứ nhất		Miscellannée.....	1 40
Và cuốn thứ hai.....	2 00	Sách dạy cách nấu ăn.....	0 80
Tứ-thơ cuốn thứ nhất và cuốn		Nhị-Độ-Mai.....	0 30
Thứ hai.....	1 60	Lục súc tranh công.....	0 10
Truyện Kim-vân-kiểu dương in		Thơ Nam-kỳ.....	0 10

Ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan cớ ở xa hạt mà muốn mua thì xin phải gửi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chỗ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gửi cho lập tức chẳng sai.

NĂM NHÂM DẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THANG CHIN LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG TAM ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG CHIN LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG TAM ANNAM
1	Lundi.....	29	Thứ thứ	16	Mardi.....	15	Thứ ba
2	Mardi.....	1	Thứ tư	17	Mercredi.....	16	Thứ tư
3	Mercredi.....	2	Thứ năm	18	Jeudi.....	17	Thứ năm
4	Jeudi.....	3	Thứ sáu	19	Vendredi.....	18	Thứ sáu
5	Vendredi.....	4	Thứ bảy	20	Samedi.....	19	Thứ bảy
6	Samedi.....	5	CHUẢ NHỰT.	21	DOMANCHE.....	20	CHUẢ NHỰT.
7	DOMANCHE.....	6	Thứ hai	22	Lundi.....	21	Thứ hai
8	Lundi.....	7	Thứ ba	23	Mardi.....	22	Thứ ba
9	Mardi.....	8	Thứ tư	24	Mercredi.....	23	Thứ tư
10	Mercredi.....	9	Thứ năm	25	Jeudi.....	24	Thứ năm
11	Jeudi.....	10	Thứ sáu	26	Vendredi.....	25	Thứ sáu
12	Vendredi.....	11	Thứ bảy	27	Samedi.....	26	Thứ bảy
13	Samedi.....	12	CHUẢ NHỰT.	28	DOMANCHE.....	27	CHUẢ NHỰT.
14	DOMANCHE.....	13	Thứ hai	29	Lundi.....	28	Thứ hai
15	Lundi.....	14	Thứ ba	30	Mardi.....	29	Thứ ba

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^o.

Gérant: CANAVAGGIO

NĂM THỨ HAI. — SỔ THỨ 55

NGÀY 10 THÁNG TÂM NĂM NHÂM DẦN

NGÀY 11 SEPTEMBRE 1902

MÔNG-CỎ MÌNH-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
một năm.. 5 \$ 00
sáu tháng. 3 00
Người Langsa
cùng ngoại-quốc
một năm. 10 \$ 00
sáu tháng. 5 00

Tại ông-dương

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHON: CANAVAGGIO

CHỦ BÚT LƯƠNG-KHẮC-NINH

Tự Dủ-Thức

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

SAIGON.

ANNONCES

1er Page le cent..... \$ 1 50

2e Page le cent..... \$ 1 00

3e Page le cent..... \$ 0 80

4e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ bút mà thương-nghị

Đám không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Công vụ

GIẤY CHẤU-TRỊ, nói về hội đấu-chạy, hay đấu-dữ-tĩa,

Saigon, ngày mồng 7 Aout 1902.

Quan Thông-dộc các quận hạt hạng nhứt, đương làm Thông-dộc Nam-kỳ, gởi cho các quan Tham-biên làm dấu các tỉnh trong Nam-kỳ.

Các ông

Tôi nghe cuộc thương mãi cùng cuộc cơ tri muốn mua đấu đủ-dữ-tĩa, mà lấy làm khó mua lại phải mua cao giá lắm, ấy là một thứ đấu người ta phải dùng trong các lò máy nhiều lắm. Tôi tưởng trong quán hạt chúng ta thứ đủ-dữ-tĩa, sanh sản như cây cỏ trong rừng, thì chẳng có lẽ để cho phải thôn thiêu, cùng khó mua như vậy.

Tôi xin hãy nghĩ đến sự thế ấy, cùng khuyên bảo người trồng thứ đủ-dữ-ày.

Hội nó có chỗ mua chắc chắn, ông Hugand cùng các chủ làm xá-bong bây giờ, ở tại Khánh-hội, thì chính là người mua hội-dữ-dữ-tĩa ấy, chẳng kỳ là bao nhiêu, miễn là cho tốt, có gởi đến thì sẽ mua cho được tiền. Há ư trong các ông có muốn kiếm hội đấu người ta hay mua bán, thì các ông ấy cũng có sẵn mà giao cho.

Vậy các ông phải dùng mọi cách thế, mà rao giảng Châu-tri này cho nhơn dân biết, được giảng rồi phải cho tới hay.

H. DE LAMOTHE.

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Cách hùn hiệp buôn chung, là một đếu vui lắm, người có dư tiền, và người giàu, dựng kết bạn cùng nhau, hể lợi dặng chia, thì tình bạn bạn thân quyền dặng gần; hiệp đồng người chừng nào, thì anh em bạn hữu đồng chừng này, khi có đếu vui chơi, hoặc ca-xướng, hoặc giá-thú, hoặc tảo-gia, hoặc xuân-thu tứ tiết, thì anh em vui vầy, thù tạc vãng lai cùng nhau, ấy là vui, vui cũng chia với nhau, ví như gặp lúc buồn; là: táng-tê, xuân-tự, thu-thương, là đếu không vui, thì cũng có anh em đồng, và giúp chia buồn với nhau, ấy là những người giàu có hùn, thì có vui, có bạn hữu đồng. Còn những người nghèo, mà có tài có mạnh, dền ở làm công, tùy theo phận sự trên dưới, thì cũng dặng vầy vui bạn tác cùng nhau, và cũng phải tới lui giúp đỡ những người nhà giàu, có hùn hiệp vô đó. Xem coi, người giàu có nhiều đếu vui, cho người giàu; còn kẻ nghèo cũng dặng sự thỏa lòng cho kẻ nghèo; không có thất lợi chức nào hết.

Chẳng những là không ai thất lợi mà thôi, mà lại việc phong tục lễ nghĩa, nhờ kính lớn, nghèo vì giàu, còn giữ dặng; đếu ấy là đếu lịch sự trong nước. Nếu không hùn hiệp buôn chung, thì thứ nhất phải chịu sự thất lợi cho mới người; thứ hai là phong tục lịch sự phải dôi dờn. Nếu chờ dền lúc mà tục phải bỏ hể; còn tục quây tràng sanh, thì lấy làm buồn cho người sanh vào trong xứ phong tục dối bại, nghĩ lại cho dền nơi, thì cũng đáng xét cho kỹ tình cho xa mới là phải.

Đời xưa có nói rằng: « Lúc thành-nhơn chưa sanh ra, thì đạo tại trời đất, còn lúc có thành-nhơn, thì đạo tại thành-nhơn ». Nếu hiểu rõ lời ấy, thì phận làm người phải rằng mà lo giữ cho nhau lo xây vắn, người sanh trước phải lo tình đếu sao phải, lý nào hờn, thì lập ra, dặng để lại cho đời sau. Như lời xưa nói

trước đó, chỉ nghĩa là: trong bầu trời đất, có ba chỗ trọng hơn, biết hơn, rõ hơn, là: Trời, Đất, và Người, gọi là Tam-tài. Trước hể trời đất sanh: muốn vật tự nhiên, sau người với người, thì có người thành sanh ra, dặng giúp người mà bày lẽ nghĩa, luân-lý cao-thường. Nếu có luân thường thì phải có trên dưới, cao thấp, sang hèn, giàu nghèo, nếu có sang hèn, giàu nghèo, thì phải bày cuộc ích lợi, mà giao tiếp, diều giắc, nương cậy, đỡ vót cho nhau; có vậy mới có ra cuộc người, là bực từ từ ba trong trời đất, linh thánh hơn muốn vật. — Bởi vậy có phải ấy, người phải tình mà chung cùng hùn hiệp, cho ra mặt hòa thuận là quý, ấy vậy mới phải đạo người.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lương-Dù-Thúc, Bền-tré

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nói về bọn Cao-Thượn dẫn binh khỏi Từ-châu, gán dền Tiều-bái. Có người báo cho Huyền-Đức hay; Huyền-Đức kiệp với chúng thường nghị. Tôn-Càn nói: « phải mau cáo cấp nơi Tào-Tháo. » Huyền-Đức nói: « Ai dặng đi Hứa-dô cáo cấp? » Dưới sân có một người ra nói: « Tôi xin đi. » Xem ra là người đồng hương với Huyền-Đức, họ Giản tên Ung, tự Hiều-Hòa, đang làm khách thiết của Huyền-Đức. Huyền-Đức bèn làm thơ giao cho Giản-Ung, khiến đi đêm dền Hứa-dô cầu cứu; một phía sửa soạn đó khí cụ giữ thành; Huyền-Đức mình giữ cửa Nam-môn, Tôn-Càn giữ Bắc-môn, Văn-Trương giữ Tây-môn, Trương-Phi giữ Đông-môn; khiến Mè-Trước với em là Mè-Phương bảo hộ trung quân. (Nguyên lại Mè-Trước có một em gái, gả cho Huyền-Đức làm vợ thứ, Huyền-Đức với hai anh em và có tình em rể anh vợ, nên khiến giữ Trung-quân dặng bảo hộ vợ con.) Quân Cao-Thượn dền. Huyền-Đức ở trên Địch-lâu hỏi rằng: « Ta với Phụng-Tiên không thù khịch, có chi mà dẫn binh dền đây? » Thượn nói: Người kết liên với Tào-Tháo, muốn hại chết ta, nay việc đã ẬU, sao chẳng chịu trốn? » Nói rồi bèn dền quân công thành. Huyền-Đức đóng cửa chẳng ra. Ngày thứ Trương-Liêu dẫn binh đánh cửa Tây-môn. Văn-Trương ở trên

thành kêu gọi nói rằng: « Ông dưng nghỉ chẳng phải người thường, có chi mà sa mình vào nơi quân giặc? » Trương-Liêu cúi đầu chẳng nói: Văn-Trương biết người ấy có khí sắc trung nghĩa, bèn chẳng dưng lời hèn mà nhể, lại cũng chẳng ra đánh. Liều dần binh lui qua cửa Đông-môn. Trương-Phi bèn ra rước đánh, sớm có người báo cho Quang-Công hay; Quang-Công mau dền cửa Đông-môn xem, chính thầy Trương-Phi vừa ra thành, quân Trương-Liêu đi lui, Phi muốn theo càng; Quang-Công kiệp với vào thành. Phi nói: « họ sợ mà lui, sao tôi chẳng theo? » Quang-Công nói: « Người ấy võ nghệ chẳng sức anh em ta; ta nhơn lấy lợi ngay mà cần đó, và có ý ngã lòng, nên chẳng đánh với bọn ta vậy. » Phi mới biết mình lầm. Chính khiêu quân sĩ kiên giữ cửa thành, bèn chẳng ra đánh.

Nói về Giản-Ung dền Hứa-dô ra mắt Tào-Tháo, nói hể việc trước. Tháo bèn nhơn chứng mưu sĩ nghị rằng: « Ta muốn đánh Lữ-Bô, chẳng lo Viê-Thiệu nhẹ như một nắm, chính là Lưu-Biểu, Trương-Tú nghị thừa sau vậy. » Quan-Du nói: « Hai người mới thua, chưa dám khởi động; Lữ-Bô sức mạnh nếu kết liên với Viên-Thuật, ung hoành chôn Hoai-Tử, gặp khó nan vậy. » Quách-Gia nói: « Nay khá nhơn khi mới phản, lòng chúng chưa giúp, mau qua đánh đó. » Tháo y theo lời. Bèn khiến Hạ-hầu-Đôn với Hạ-hầu-Huyền, Lữ Kiến, Lý-Điện, lãnh binh năm muôn, đi trước, mình thống quân lớn lực theo tàn phá. Giản-Ung đi theo. Sớm có người thám về báo Cao-Thượn hay. Thượn phi báo Lữ-Bô, Bô trước khên Hầu-Thành, Hiệch-Mạnh, Tào-Tánh, dẫn một trăm dư kỵ tiếp ứng Cao-Thượn, khiến đi khỏi Bái-thành ba mươi dặm trước đánh quân của Tháo; Bô mình dẫn quân lớn theo sau tiếp ứng. Huyền-Đức ở trong thành Tiều-bái, thầy Cao-Thượn lui binh, biết biết binh của Tháo dền; bèn dể Tôn-Càn giữ thành, Mè-Trước Mè-Phương giữ nhà mình ở ngoài thành, chia dều hạ trại tiếp ứng quân của Tháo.

Nói về Hạ-hầu-Đôn dẫn quân tới trước, vừa gặp đạo quân Cao-Thượn; bèn dựng thương ra ngựa giặc đánh, Cao-Thượn rước đánh. hai ngựa giao nhau, đánh hơn bốn năm mươi hiệp. Cao Thượn đỡ đánh chẳng lại, thua chạy về thành. Đôn giục ngựa theo cản, Thượn vòng

trận mà chạy; Đôn chẳng bỏ, cũng vòng trận mà theo. Trên trận Tào-Tánh xem thầy, lên dưng cùng lập tên, xem dặng tỏ rõ, một mũi tên bắn trúng con mắt bên tả của Hạ-hầu-Đôn. Đôn la lớn một tiếng, kiệp lấy tay giặc tên, chẳng dể giặc luôn trông con mắt ra, bèn hó lớn lên rằng: « Khi cha huyết mẹ chẳng nên bỏ vậy. » Bèn bỏ vào miệng mà nuốt đi; rồi lại huơ thương giục ngựa thẳng đánh Tào-Tánh, Tánh chẳng kiệp dể phòng; sớm bị một thương đâm thấu trước mặt, chết nơi dưới ngựa. Hai bên quân sĩ thấy, chẳng có người nào chẳng sợ hãi. Hạ-hầu-Đôn đã giết Tào-Tánh giục ngựa trở về. Cao-Thượn ở sau lưng cản dền, dều quân ào dền, quân Tháo cả thua. Hạ-hầu-Huyền cứu hộ anh mà chạy. Lữ-Kiến Lý-Điện đem quân thua lui qua Tề-bắc hạ trại. Cao-Thượn dặng hơn dền quân về đánh Huyền-Đức; vừa may Lữ-Bô dặng quân lớn cũng dền. Bô với Trương-Liêu Cao-Thượn chia binh ba đạo, đồng đánh Huyền-Đức, Quang, Trương ba trại.

Chính thị.

Tướng mạnh nuốt trông tuy gọi đánh, Tiên-phong bị tiếng khó cấm lậu. Chưa biết Huyền-Đức hơn thua, và nghe bài sau phân giải.

Hồi thứ mười chín.

Thành Hạ-bì Tào-Tháo trấn binh, Lâu Bạch-môn Lữ-Bô tận mạng. Nói về Cao-Thượn dẫn Trương-Liêu đánh trại Quang-Công, Lữ-Bô đánh trại Trương-Phi; Quang, Trương dều ra rước đánh. Huyền-Đức dẫn binh hai phía tiếp ứng; Lữ-Bô chia binh ở sau lưng giết dền, Quang, Trương hai đạo quân dều vỡ; Huyền-Đức dẫn vài mươi kỵ chạy về Bái-thành, Lữ-Bô càng dền, Huyền-Đức kêu quân sĩ trên thành thả cầu niều-kiểu xuống. Lữ-Bô ở sau theo dền, trên thành muốn bắn xuống, lại e bắn nhầm Huyền-Đức; bị Lữ-Bô thừa thế giết vào cửa thành. Tướng sĩ giữ cửa ngăn đánh chẳng lại, tứ tán chạy trốn; Lữ-Bô xua quân vào thành. Huyền-Đức thầy thế đã gặp, vào nhà chẳng kiệp, phải hộ vợ con, băng thành mà qua, ra cửa Tây-môn một ngựa lãnh mạng. Lữ-Bô cản dền nhà của Huyền-Đức Mè-Trước ra rước, thưa với Bô rằng: « Tôi nghe, người đại trượng phu chẳng bỏ vợ người, nay mà tranh thiên hạ với tướng quân này, là

Tào-Công vậy, chứ Huyền-Đức hằng lưỡng cái ơn bản kích cửa Viên-môn, chẳng dám bội Tướng-quân vậy; nay cực chẳng đã mới đầu Tào-Công, xin tướng quân thương đó.» — Bồ nói: «Ta với Huyền-Đức là bạn cũ, há nỡ hại vợ con va, bèn khiến Mã-Trước dẫn vợ con Huyền-Đức qua Từ-châu ở an. Bồ, mình dẫn quân qua cõi Sơn-dông Giảng-châu, để Cao-Thuận, Trương-Liêu giữ Tiểu-bái. Lúc ấy Tôn-Cảng đã trốn ra thành; Quang, Trương hai người đều cũng thấu dạng một ít người ngựa vào núi đón trú. — Nói về Huyền-Đức một người một ngựa lánh nạn, trong lúc dang đi, sau lưng một người theo dền, xem ra là Tôn-Cảng vậy. Huyền-Đức nói: Nay hai em ta chẳng biết còn mặt vợ con tăng lạc, vậy thì làm sao? Tôn-Cảng nói: «Chi bằng qua đầu Tào-Tháo, mà lo kê về sau.» Huyền-Đức y theo lời, tìm đường tắc qua Hứa-dò, dọc đường hết lương, thường vào xóm kìm mà ăn. Hết đến đầu nghe tiếng Lưu-dự-Châu, thì họ đều đánh nhau mà đứng đó ăn uống. Một ngày kia đến một cái nhà mà nghỉ, một người trai ra lạ. Hỏi thừa tên họ, thì là nhà sản bản, tên Lưu-An. Khi ấy Lưu-An thấy quan Dự-Châu đến, muốn tìm thịt rừng mà đứng trọn buổi mà chẳng dặng, bèn giết vợ lấy thịt mà nuôi đó. Huyền-Đức hỏi: Thịt chi vậy? An nói: là thịt con lang vậy.» Huyền-Đức chẳng nghĩ, bèn ăn no một bữa; trời tối đi nghỉ, đèn sáng gần đi; ra nhà sau bắt ngựa, bỗng thấy một người dờn bà bị giết dưới nhà bếp, trên vay đã cắt thịt hết. Huyền-Đức kinh hãi, mới biết đêm hôm qua ăn ấy là thịt vợ người vậy. Huyền-Đức chẳng xiết thương cảm, khóc mà lên ngựa. Lưu-An thừa với Huyền-Đức rằng: «vẫn muốn theo Sứ-Quân, đặng mẹ già còn tại dương, chưa dám đi xa. Huyền-Đức khen ta rồi biệt mà đi, tìm đường ra Lương-thành, bỗng thấy ngựa bay mù trời một đạo quân dền. Huyền-Đức biết là quân của Tào-Tháo, bèn với Tôn-Cảng lược dền dưới cờ trung quân, với Tào-Tháo ra mặt, lại nói việc mặt Bái-thành lạc hai em vợ con bị sa. Tháo cũng vì giận mà rơi lụy, lại nói việc Lưu-An làm tội vợ ma dãi. Tháo bèn khiến Tôn-Cảng đem tiền bạc qua cho Lưu-An. — Quân đi đến Tế-bác, bọn Hạ-hầu-Huyền ra rước vào trại, lại nói: ana là Hạ-hầu-Đôn hư một con mắt, năm bệnh chưa lành. Tháo lên chủ năm thăm đó, rồi khiến về Hứa-dò trước mà điều trị. Một phía sai người đi thăm coi

Lữ-Bồ ở nơi nào. Ngựa đi thăm về nói: Lữ-Bồ với Trán-Cung, Tăng-Bá, liên kết với quân cướp núi Thái-sơn đóng đánh Giảng-châu các quận. Tháo bèn khiến Tào-Nhơn dẫn binh ba ngàn đánh Tiểu-Bái, Tháo mình dẫn quân với Huyền-Đức đến đánh Lữ-Bồ, dờ trước Sơn-dông đường gần ải Tiểu-quan, và gặp quân cướp núi Thái-sơn là Tôn-Quang, Ngưu-Bằng, Giản-Lê. Xương-Hi, lãnh binh hơn muốn ngăn trở đường đi, Tháo khiến Hứa-Trước đánh, bèn Trương ra ngựa một lược, Hứa-Trước ránh sức lánh liêu, bèn tướng ngăn đánh chẳng lại, đều thua vỡ chạy. Tháo thừa thắng vùa giết, theo dền ải Tiểu-quan. Ngựa thăm về phi báo Lữ-Bồ.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Huân nữ lưu

(tiếp theo)

Có con gái mà cho đi học văn chương bút toán thật là đếu có ích lắm. Lúc con gái còn nhỏ, từ bảy tuổi cho đến mười hai tuổi; trong năm năm đó, có làm công chuyện chi ở đâu; những công chuyện nào mà bảo trẻ nhỏ như vậy làm đều là những chuyện vặt chẳng phải là chuyện cần kiệp chi và trong nhà. Vậy như lúc rảnh ầy, để cho con đi học, cho biết chữ nghĩa văn chương, chẳng luận là thứ chữ chi; hề biết thì là có ích, hết thấy. Biết đủ biên chép sổ sách, biết tính toán; thì lúc còn ở với cha mẹ; trong khi cha đi khỏi, hoặc có dây thếp và thơ từ chi các kiệp, cũng đủ hiểu đủ biết mà xem tức thì; rồi việc gấp hay là huôn, mà tỏ lại cho mẹ rồi khỏi chạy chỗ này chỗ kia, mà cậy mượn người ta; hoặc có bán buôn hay là cho vay đặt nợ chi cũng biết biên sổ thiếu đủ; hoặc trong nhà mua chất xài phí, biết biên, dặng nhớ cho dễ. Xem coi lúc còn ở với cha mẹ, thì cha mẹ nhờ như vậy. Còn dền lúc có chồng từ thài riêng; biết bán buôn tính toán, sổ sách biên dặng mới biết việc lời lỗ thanh suy; và mỗi mỗi mua sắm xài phí thì biết biên sổ; thấy xài nhiều xài ít, không quên dẫu quên dui, khỏi lộn dui, lộn dẫu. Xem coi có ích là dường nào? Đang lúc này người bôn quốc, còn nhiều nhà chưa biết sự tiện xài hao mòn là bao nhiêu; cứ một đếu mua sắm xài phí

lũng; không có biên sổ; coi vô bao nhiêu còn ra bao nhiêu; lợi bao nhiêu, còn xài bao nhiêu ầy là lại đếu vậy? Cũng tại dờn bà còn dốt còn dờn dờng không siêng; nên không có rành rẻ về cách ăn ở đời; cứ một đếu dễ nói như vậy: «Mẽ tiến coi có bộn, sao mà đi đếu hết» có nhiều khi vợ chồng gây với nhau về việc tính toán không rành chóng nghĩ vợ, vợ cũng nghĩ chồng. Xem coi còn cực không?

Ví như học dặng dờ, thì biết xem truyện nấy sử kia, có lý cũng phải muốn bắt chước những người trình liệt những mặt trăm anh, thiệt là có ích nhiều lắm, và lại bết là nghĩa dặng dạy con, cách ở đời với người. Nếu mẹ không biết chi thì coi lý con cũng khó thông.

Nếu con gái mà biết chữ thông sự lý, mỗi nội đếu là có ích luôn.

Chữ-Búc

Tài thọ luận

(tiếp theo)

Con người đời chẳng những là làm quan, ở dền, cuộc dật, buồn ghe; ai vui theo thói này mà còn nói làm chi; vậy còn lợi riêng, nhân dượng, thiên nhiên dặng khác; nếu như ai trung khiêu thì mỗi người cứ tỏ vị nhi hành, nhân thời an mạng. Ấy là kẻ bươn chải theo đời; phần háy giờ các hóa vật lẩn lẩn mỡ mang; vẫn mình tán phát, nếu kẻ nông-phu không hết lòng cần kiệp tận lực làm ăn; nông vụ tận sức; sao cho phu phi. Cuộc giàu nghèo đã biết là mang uên định rồi, nhưng vậy phải nhớ có người có câu: Tự có thành gia qui kiệp cần, lại có câu tận nhơn lực mới tri thiên mạng.

Tôi nay biện luận về sự trông trực tuy lời là phu cuốn vọng, như vậy, nghị riêng cũng trông nhắc nhớ cho đời; thường thay người này nực, lúc này còn mang cực khổ, xấu thuê này thêm; người có trí kèm thể làm ần dặng những nói làm chi, chớ như kẻ xuất thân nơi nhà thư dấn vì tiện, thì càng thiếu thốn tư niên.

Và lại xứ Nam-kỳ dật còn nhiều phản phướng, trong lũng thì toan ăn, cho nên xin người dặng chi nông trang dạy nhau học lập; bởi vậy từ Nam-kỳ khai sáng đã một năm mười năm rồi, không sách nào nghị luận, nên ra luận biện,, trước tỏ ý cùm người dồng

quốc sau kiểm chuyện nói lưu truyền cho người thương xét, lấy đó làm chứng; mỗi đời khôn tỏ ầy là sự thiệt chẳng phải phở trương biêt rộng; xét ra nhiều tay từng thạo dư 5, 7 phần song sợ câu Bật tang kỳ sự, nên không ai bày biện mà chớ.

Như trong người dồng chí hoặc kẻ dồng thời, muốn biện bác những chỗ sai di, ầy là người tâm hảo, chớ thiếu thêm chỗ sai sửa lại thì giá lại dới ơn; này ai chung buồn thời thê, hoan tác công ieu. Xin ai nhớ lại, cở nhưn truyền ngữ còn sợ sai thù, huôn chi là tới ít trí.

Trống khoai như tôi đã nói trên đây, là trống xen theo dật dứng kéo bỏ dật hồ khoản ở không mà thôi, chớ lợi không bằng khoai từ.

Mới năm kia tôi làm ruộng biển, trời xuôi sức, tôi cấy lúa sớm, đếu qua tháng mười tôi gặt đã huôn thành; mà xem trời chưa dứt mưa, tôi lên vồng đặt khoai từ một công theo dật biển dền chừng dờ gần hai chục gia, đem dôi lúa; ban đếu từ một, lúa hai, rồi lại lúa ba từ một; lại các ngài nghị coi cho một từ một lúa cũng là trúng thay; dật nào mà một công 20 gia bao giờ, huôn chi là một từ hai ba lúa; té ra một công tới 50, 60 gia lúa một công dật biển.

(Sau sẽ tiếp theo)

Bản-Gian: PHAN-CÔNG-Võ lão-phu.

Sắc bất ba đào dị nịt nhơn

(tiếp theo)

Bởi vậy bà già Hóa-Chiều cảm tình triều mền, khác nào như con ruột; vẫn thì nhất, thầy thì mừng; chàng Hảo-Sắc biêt ý lại càng tú cung hơn nữa.

Chừng qua dặng ba năm, thì tang của Hóa-Châu mới mặng, cách đời ba tháng có người tới bàn luận với bà già Hóa-Chiều để gả nàng Tiểu-Nga cho Trác-hảo-Sắc, trước gán gủi mẹ con, bà cháu, sau on ngài thầy chung, chớ nàng Tiểu-Nga mới còn nhỏ tuổi, chẳng lẽ ở vậy dặng,, lão vãng cũng phải lấy chồng, thà lấy chồng là Trác-hảo-Sắc cũng dặng «nguyên kẻ tới bàn tính với bà già Hóa-Chiều là người của Hảo-Sắc mượn tới nói» mẹ Hóa-Chiều nghe lập và bụng hỏi còn thương Hảo-Sắc, lại dẫu con như chị Tiểu-Nga là người hiền đức cũng

không muốn lia xa. Bởi vậy bà già Trấn-hóa-Chiều nghĩ phải, mới ép dâu mà gả cho Hảo-Sắc.

Chúng Trác-hảo-Sắc cưới nàng Tiểu-Nga rồi, lo lắng gia tư lập nghiệp, tiền bạc bù chi, trước nuôi mẹ dạy con, mỗi đều chịu theo lánh già: không đểu gì trái ý; ở vậy mới êm như bàn thạch thì sự giết người nào ai thấu đặng.

Vợ chồng ở với nhau đã đặng mười năm, sanh đã hai đứa con. một đêm kia trăng tỏ, vợ chồng thừa hứng cảnh trời, thường sen tiết-hạ, dưới thì hồ sen đơm nhụy, trên trăng dọi trời hôm, cảnh tình vừa vắn, chồng vợ say sưa, chông ngấm thì uống rượu, vợ nhậu cảnh xem hoa, nước suối hồ trong vắt, hoa phơi tuyết thơm tho; phúc dân dưới hồ lại có một con ếch nổi lên; nàng Tiểu-Nga bèn lấy cây thọc chơi cây vừa thọc, thì ếch lặn xuống, lấy cây lên thì ếch lại nổi lên, thọc xuống kéo lên dư đôi ba lần, thì ếch cũng cứ lặn hụp như thế. Chàng Trác-hảo-Sắc chợt thấy có sự con ếch lặn hụp lối lâu, rồi ngụ hai câu tức cảnh như vậy:

Hồi ức thập tam niên tiền sự, huyền tự hà mô lạc thủy thời «Thịt môn» mười ba năm trước tích in như, mừng tương ngày nay ếch sắc sử. Chàng Trác-hảo-Sắc bình vừa dứt, thì chị Tiểu-Nga nghe lạ lẽ tai, bèn xin chồng viết ra hai câu thơ tức cảnh mới lọc cho chỉ coi; đặng tiếp tục thêm sau. Anh ta cũng tưởng thiệt và biết vợ là người tài ba, nên lật đặt lấy viết viết ra trên giấy; viết vừa rồi, nàng Tiểu-Nga coi qua ngụ ý chuyện chồng trước là Trấn-hảo-Chiều chết tới năm nay cũng vừa 13 năm, chị ta vực năm Trác-hảo-Sắc và lấy thơ làm tang mà la lên nói quả quyết rằng: Trác-hảo-Sắc giết Trấn-hóa-Chiều mà thôi. Quan quân chạy đến bắt cả vợ chồng, dẫn đến tỉnh đường tản vắn; thì Trác-hảo-Sắc tự cung đầu dây mỗi nợ; thợ phượt thẳng thân, không đểu chửi cãi, tỉnh đường kết án sơ xin xử tử. Thì nàng Tiểu-Nga xin dảm xuống ngục để cho chồng và xin cứu tội xử trảm thế. Quan hồ căn do, thì nàng trấn-ấn rằng: cũng vì nhân sắc của tôi làm cho hai chúng phải chết, thì tôi còn mặt mũi nào sống làm chi, thù chết, trước cho gặp chồng cũ dưới huỳnh-tuyên mà tỏ nỗi thiệt hơn kéo người chết suốt ngàn hồn, sau là bỏ kiếp mà hồng cho rảnh. Quan cũng cho lời cung của Tiểu-Nga sơ ngửa phải lĩnh; song tình ý khác nhau không cho thể tử.

Chứng xử tử Trác-hảo-sắc rồi, chị Tiểu-Nga chôn cả: xong xuôi, mới trở về lấy mẹ chồng trước mà giao con lại, cùng làm 5 bài tư tiết như sau này rồi thất cổ mà chết.

Giết chồng rồi lại lấy chồng thù,
Mặt mũi nào còn tiết sống đầu.
Hồn giận bởi mình cru kẻ thác,
Huỳnh-tuyên nay xuống lỗ dưới đầu.
Đầu dưới lỗ lại lẽ phân minh,
Tại kiếp hồng nhan lỗi cái sanh.
Ăn ái dương sống gây oán hận,
Hay là nhân sắc át cho mình.
Cho mình bận hiệu kiếp hồng nhan,
Vì vậy riêng hơn với chủ trang.
Phận gái có chồng, trái có chúa,
Thật quả nghịch phụ tiêng đời mang.
Mang tiêng cùng đời sống ếch chi,
Cái thân phận gái vậy thói thì.
Mặt còn hai lẽ làm sao khỏi,
Lối đạo từng phụ nghĩ đặng cay.
Đặng cay mình biết lấy mình thời,
Thả đức dây oan nghiệt trái rồi.
Chè rách đầu sau đời nghị luận,
Thiếp xin cam chịu lỗi cùng đời.

Con người mà có lòng sâu độc ai trong thế cho hơn chàng Trác-hảo-sắc, mà sau còn phải mang hại thay, cho nên làm đều gì chớ tưởng không có trời đất mà làm hại. Và làm trai xưa nay ai cũng không khỏi da mang tích dục, mà dục chỗ và chông kỵ nữ còn chịu theo chớ dục chỗ gái có chông thì xin phải cải nó luôn mới đặng; mà nhất là mặt đừng xem sắc; sắc là sắc bắt bả đào dị nị nhơn.

CHUNG

Cải-vàng: Nguyễn-viết-Không.

Người không hơn kẻ chẳng biết

Bản quán chủ bút kính bày một ít lời lạ cho Tôn-bàng quý hữu xem và xét chơi cho vui. Tôi soạn ra lúc này, nghĩ xét trong trí, rõ biết mình không quý quyết nào trả đặng, sợ e sai phạm, không làm con người ta, cho nên ở không, không biết làm nghề chi. Bởi rảnh, nên xét suy tìm kiếm trong trí, thấy người Annam chưa đặng đời và việc buôn bán; và nghề nghiệp; và tôi đang cần tiếp thay mặt cho người bản quốc, mới tính không, thì ngày lun tháng qua cũng uống,

vậy mới chịu khó viết tờ phứt tình này, đặng bản luận đều phải lẽ nên, vậy mà chưa đủ nên mới chịu khó, dền hạt này và tình kia, xin quan nhóm bạn một nước dền dặng giồng luận việc lợi, hại; và cách bán buôn đặng cho anh em rõ rệt, sao phải, sao quây, sao nên, sao hư, ấy là đều tôi không tài công cực nhọc; chẳng phải là tôi làm như vậy, đặng dành lợi cho một mình tôi. Nhưng vậy mà có một điều vui hết sức, nghe dền cũng phải cười, đầu hai mới có mục học, xin rằng, nhieu mép má cười, giùm, kéo má uống đều vui như vậy. — Đều ấy như vậy:

Lúc tôi có việc quan dền tại Rạch-giá nhơn dịp xin quan bốn hạt ấy, cho tôi nhóm bạn hữu và người bản quốc, dền tại nhà-trường đặng giảng luận việc buôn là lợi; và trong lúc giảng rồi, thì không có người Annam nào má nói đều chi; duy có một ông Langsa ở trong Nam-kỳ đã lâu hiểu tiếng người bản địa, nghe lời tôi luận phải ông ấy đứng giữa đồng người, nói lớn rằng, lời nói phải, và cảm ơn. Xin bạn hữu xem coi đều làm như vậy cũng là đều bất chước theo trí dờ của người nước thông minh; chớ chẳng phải là đều lạ. Nhơn sao? lại xử ấy có một người, không biết có phải là đồng giồng của Đạo-chích lưu lại không? chẳng nghe tôi luận, không rõ đều chi, mà có tánh lục tặc, lại làm một bài thơ, đem phai biếm nhẽ; và việc tôi luận đó đều làm như vậy, cũng là vui, tôi cũng muốn in bài thơ hay ấy và dầy. Hèn vì có phạm đều chẳng phải một chút, nên tôi không dám vô, e nich lòng người ta. Ngula là trong bài thơ ấy, có nói tên của một ông đạo sĩ, mà biếm. Ông ấy đã mất rồi vì tôi e lời với tình giác ngại cho nên tôi không in; chớ vì như chẽ bài tôi, thì tôi cũng vui luôn không hơn mà làm chi.

Vậy mà có một điều vui là:

Thập thất chi ập tác hữu trung tín > có một vị Sĩ-Nhơn ở tại Saigon, thấy bài thơ của đồng, Đạo-Chích làm, thất lẽ với người thác rồi, và khi nhúc người có công với chúng; nên bắt bình, làm một bài thơ hòa ý vắn của Đạo-Nước đó rồi gởi dền cho tôi xem. Vì thầy vui, nên in vào đây, còn tên người không ký rõ; thơ còn ở tay tôi, mà ngọc, không biết là ai. — Tuy vậy, lời ngỏ nên tôi tỏ cùng bạn hữu, xin chia vui với tôi, má xem thơ này.

Hòa nguyên vận của.....
Lời phải trái tại chớ giận Ninh,
Cả không ăn núi cá trong in;

Tiểu-nhơn hoài thổ không rời bước,
Quần-Tử thành danh phải, nhẹ mình,
Châu sáng ửng đeo dòng nước đục,
Kẻ giang hăng ghét bóng trăng thanh;
Ngô-nhu ít biết tài Gia-Các,
Xích-Bích rồi sau thầy mới kinh.

Ký-tên (không rõ)

Xin chur vị nhàn quan, chớ có hồ nghi cho tôi làm bài thơ này, thật chẳng phải tôi làm. Nếu mà tôi làm xem lại tôi là kẻ mạo lẫm. Xin hãy tin tôi.

Chữ-Bút

Tạp Vụ.

Ngày 28 août 1902.

Có một đứa con gái nhỏ tên Thị-Huê, chừng 5, 6 tuổi đi lạc trong làng Xuân-hòa, đã đem vào sở quan Tuấn thánh Saigon.

Ngày 9 Septembre 1902.

GIÁ LẺA GẠO	VĨNH-LONG	GÒ-CÔNG	BÃI-XÀU
Lúa, mỗi tạ 150 cân hay là 68 kilos, chớ dền nhà máy.....	2342	2342	2344
Gạo lức nhà máy mỗi tạ 5 Phần thóc 134 cân hay là 60 kilos, trong 1 trâm 700.....	2 99	2 99	3 03
Vào bao sắn, khối thục 15	2 93	2 93	2 97
20	2 83	2 88	2 92
Gạo trắng nhà máy.....	2 83	2 83	2 87
	3 58	3 58	3 65

LỜI BAO

Nhà bán bánh mì của người Annam làm là Pierre-Ngan ở tại đường Kinh-lập tục gọi Boulevard Charner số 95.

Người làm bánh mì này học nghề làm như người Langsa, bánh tốt và ngon, bột chẳng có pha vật chi vô hết, chỉ có ý làm hơn của người ta đặng để bán, bán giá thường, và có thứ bánh ngọt ngon lắm, xin anh em mua thử mà dùng, thì biết ngon hơn hay là kém hơn những người khác.