

TUẦN BÁO NÔNG CỎ MÍN ĐÀM

01 - 44

TUẦN BÁO
NÔNG CỎ MÍN ĐÀM

01 - 44

01 - 8 - 1901

03 - 7 - 1902

Ngày	N ^o D'ORDRE	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAO LÂU
1 ^{er} Août 1901	61	Chiêu, th ^o -trưởng	E. V.	1 Năm
	62	Nguyễn-văn-Nhiên, Interprète	Tribunal	1 id.
HẠT SA-DEC				
	83	Nguyễn-tân-Quyến, Phó-tổng	Phong-mâm	1 id.
HẠT SOC-TRANG				
	64	Lê-quan-Minh	Thom-dôn, Vàm giáy-tho	1 id.
	65	Huỳnh-vân-Bửu, cai-tổng	sinh-khánh	1 id.
	66	Trần-Ngọc-Bính, phó-tổng	sinh-khánh	1 id.
	67	Lương-dức-Ngải, cai-tổng	sinh-hòa	1 id.
	68	Trần-vân-Gông phó-tổng	Binh-hòa	1 id.
	69	Trịnh-chân-Xương	Bảy-râu	1 id.
	70	Trịnh-an-Dân	Bảy-râu	1 id.
HẠT VINH-LONG				
	71	Võ-văn-bài Propriétaire	Hanh-lâm, Bình-thiền	1 id.
HẠT CHO-LON				
	72	Nguyễn-hữu-Thường, cai-tổng	Long-hưng-hạ	1 id.
	73	Nguyễn-văn-Tịnh hội-đồng	Long-hưng-hạ	1 id.
HẠT THU-ĐAU-MOT				
	74	Nh ^o g, Propriétaire	Phú-cường	1 id.

CAO THỊ

Ông CANAVAGGIO, là chủ bán muối lục tỉnh rao cho những người hay dùng muối, hoặc người hạ bạc, hoặc người làm mắm dặng rõ trong hân muối của ông CANAVAGGIO tại Bắc-Liêu và tại Chợ-Lớn bán rẻ cứ mỗi một trăm kilo bán một đồng tám giắc. Nếu người coi tiệm hân mắm hơn giá ấy, thì phải tỏ cùng ông phân cho. Hay là người nào có muốn mua nhiều, thì phải gửi thơ cho ông bán cho. Và ông tỏ cho chư vị rõ

Giá của nhà quan thể ngoại gạch, bán dền hai đồng ba cắc tư tại Chợ-Lớn, còn tại Bắc-Liêu 2 đồng bảy chiêm. Xem lại coi của ông CANAVAGGIO, bán rẻ hơn nhiều lắm, tại Chợ-Lớn rẻ hơn năm cắc tư, tại Bắc-Liêu hai cắc bảy chiêm, mỗi trăm kilo.

Như người khách nào mà ngăn trở đều chi, hãy tỏ cho ông CANAVAGGIO, tại dặng Lagrandière số 84. Saigon.

Le Gérant CANAVAGGIO.

NÔNG-CỎ MIN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÁN NHỰT TRÌNH

Người bán quốc
mỗi năm.. 59.00
Người Langsa
cùng ngoại-
quốc... 10 9.00.

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

SAIGON

ĐƯỜNG LAGRANDEIRE, SỐ 84.

ANNONCES

1^{er} Page le cent..... \$ 1.50
2^e Page le cent..... \$ 1.00
3^e Page le cent..... \$ 0.80
4^e Page le cent..... \$ 0.60

Tại Đông-dương
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

LỜI RAO

Ái muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ độ Bốn-quán chủ nhơn mà thương-nghi

Cầm không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng

Thương cỏ luận

(tiếp theo)

Cách buôn lớn nào chắc lời hơn là lập tiệm cầm đồ nữa. Tuy vậy mà: (Trương dục thiện) sự tắc tiên lợi ki khi). Đền lúc hùn vốn dù lập rồi, và mua dặng rồi, thì phải chỉ cho rõ cách giữ gìn tiền bạc, và cách cầm với cách làm lợi cho rảnh.

I Cách giữ tiền bạc: cách cắt tiệm mới hay là mua tiệm cũ của nhà cầm-đồ để lại, sự rộng hẹp, cao thấp lớn nhỏ, cũng y theo kiểu cũ đó; hoặc có cắt tiệm mới, tùy theo chỗ đất lớn nhỏ; ví như có chỗ rộng; thì sẽ làm rộng hơn, thì tốt; chứ như cách làm chắc chắn bên chắc, trước là phòng sự hỏa hoạn, sau là phòng đạo dâm, là đều trọng thứ nhứt. Dầu có lên hao tiền bạc thêm một vài ngàn, mắc hơn, thì cũng không can; miếng là thành quách vững, thì khỏi sự nhọc lo. Ấy là kẻ trường cửu. Xét coi trong số một hai ngàn bạc, dầu thêm dầu bớt, cho số trăm người thì cũng chẳng bao nhiêu? Ấy là rừng thanh nhơn nhơn điệu dưng: Có phải là họ nhứt đồng người, nên họ làm ra công chuyện lớn dặng, và cũng dễ dặng. Hết thầy- việc sấm dặt, chỗ ăn chỗ ở chỗ số chỗ sách; thì họ nhứt y, hoặc sửa lại một chút đi theo thời nhà mình; duy chỗ để kho bạc và tủ sách chứa bạc bốn, thì phải đổi, và phải làm như vậy:

Kho chứa bạc thán trong bàn viết, linh toán số cách, thâu đó cảm, phát đó chuộc, thì phải làm một cái kho bằng gạch và ciment cho thiệt chắc, vườn bốn phía, mỗi một phía bốn thước Langsa, chừa một cái cửa, làm cửa đôi, phía trong cánh cửa bằng song sắc, phía ngoài bằng văng gỗ dày năm phần, trong cánh song sắc riêng một chia khóa; ngoài cánh cây cũng riêng một chia khóa, ở tại trong kho để ba cái tủ sắc lớn, một cái để bạc bòn, một cái để bạc phát dùng mỗi ngày, một cái để bạc thau vò. Mỗi một cái tủ sắc phải xây gạch và ciment riêng bao trùm cái tủ; chỗ cửa tủ thì làm cánh ngoài bằng cây gỗ cho chắc, trong đóng có khóa tủ, ngoài đóng có ống khóa ngoài đó nữa.

Cách giữ chia khóa.

Người làm chủ coi tiệm giữ ba cái chia khóa của ba cái tủ sắc; người coi đó cảm và coi bạc thì xấu, giữ ba cái chia khóa của ba cái bao cái tủ sắc; người giữ sổ sách tính toán phải giữ cái chia khóa cánh cửa kho bằng song sắc nói trước đó, còn anh coi thau đó và phát đó. Khi người đến cảm, hay là người đến chuộc, phải giữ chia khóa các cánh cửa cây ngoài hết đó. Hết thấy là bốn người phải hiệp nhau mới mở đến chỗ để bạc. Hết tới một ngày rồi cộng sổ thau xuất, phân minh sổ mục rồi, và y theo sổ hiệu và sổ chữ không sai, bốn người đóng ký tên sau hàng cộng, rồi thì phân ai này đóng cửa của này, đến ngày khác phải hiệp nhau mà mở cửa, để bạc ra bao nhiêu có chừng, chờ tới ngày cũng làm như vậy luôn. Xin chú tôn bằng quý-hữu xem coi; làm như vậy thì ăn dưng ăn lộc sao dặng.

Còn cách thau xuất biên số và cách cảm-đó sau sẽ tiếp theo.

Lương-Dù-Thúc, Bần-tre.

Tam-quốc-chỉ tục dịch

(tiếp theo)

Hồi Thứ Mười Bốn.

Tào-mạnh-Đức dời giá qua Hứa-dó, Lữ-Phụng-Tiên nhón đêm dực Từ-quan.

Lý-Nhạc đàn quân đời xưng là Lý-Thôi Quách-Tị đời theo xe giá. Lệnh Thiên-Tử cả kinh. — Dương-Phụng tâu: « Đều này là Lý-Nhạc vậy. » — Bên sai Từ-Dục ra đón nó. — Lý-

Nhạc bốn thân ra đánh; hai ngựa giao nhau, chỉ một hiệp bị Từ-Dục một dao, chém sa xuống ngựa, giết tang dư dặng, bảo hộ xe giá qua Co-quan. — Quan Thái-thú Trương-Dương-sâm gạo và lụa ra tiếp giá nơi dặng xe. — Vua phong Trương-Dương làm Đại-tư-Mã, Dương từ vua, rồi đón binh nơi dặng. — Vua đi rồi; vua vào Lạc-dương thay cung-thần cháy hết, chơ phở đều hoan vu, xem ra thì cỏ giấy bỏ rậm, còn trong cung thì vách ngà, hè hư; khiến Dương-Phụng dựng cung nhỏ nhỏ dặng ở đó; trăm quan đến chầu, đều đứng trong chông gai. — Ra chiêu cải hiệu Hưng-bình làm hiệu Kiền-an năm dậu; năm ấy lại thất mùa lắm, dân ở tại Lạc-dương có chừng vài ba trăm nhà, không có chi mà ăn, mới lột vỏ cây và nhỏ rỏ cỏ, dặng ăn. — Từ Thượng-thơ sắp xuống phải ra ngoài thành mà hái rau. — Có nhiều người thác ở trong vách hư hề ngã đó. Rồi Nhà-Hơn khí vận có suy cũng không đến quá lắm như vậy. — quan Thái-húy Dương-Bào tâu với vua: « Trước nhờ xuống chỉ, chưa tấn khiến người truyền chỉ nay Tào-Tháo tại Sơn-dông, tướng mạnh binh đông, xin tuyen vào Triều, dặng giúp nhà vua. » — Vua phán: « Trăm trước đã xuống chỉ, khanh bà tác tâu lại; nay sai người đi trước thì xong. » Bào lãnh chỉ, lập tức sai sứ qua Sơn-dông, tuyen với Tào-Tháo. — Tào-Tháo ở Sơn-dông; nghe xe giá đã trở về Lạc-dương, nhóm mưu-sĩ thương nghị. — Tuân-Vức đáp rằng: Thuở xưa chúa Văn-Công nạp vua Châu-trung-Vương mà các chư hầu phục tùng vua. Hôn-cao-Tổ vì Nghĩa-đề phát tang mà thiên hạ qui thuận. Nay lệnh Thiên-tử mộng trấn, tướng quân nhơn lúc này, xướng dấy giầy nghĩa binh phụng Thiên-tử dặng-làm cho chúng trong vọng, ấy là chức chẳng có đời nào bằng vậy. Nếu chẳng sớm toan, có người tới trước ta, mà làm đều đó vậy. — Tào-Tháo cả mừng; dặng lính muôn thau thập, dấy binh, bóng báo có sứ của Thiên-tử đem chiếu tuyen với. — Tháo tiếp chiếu. Trong ngày đó dấy binh. — Vua ở tại Lạc-dương trăm việc chưa đủ, thành quách sắp ngã, muôn tu bổ lại, mà chưa dặng; người báo rằng: Lý-Thôi Quách-Tị, lãnh binh gần đến. — Vua cả kinh, hỏi Dương-Phụng rằng: « Sứ đi Sơn-dông chưa về, binh họ Lý họ Quách lại đến, như vậy nài sao? » — Dương-Phụng và Hàng-Tiên tâu rằng: « Chúng tôi nguyện quyết

từ chiến với giặc dặng bảo hộ lệnh Bệ-hạ. » — Đông-Thừa nói: « Thành quách không chắc, binh dấp chẳng nhiều nếu đánh chẳng thắng, tính làm sao? chỉ bằng phụng giá qua Sơn-dông mà lánh nó. » — Vua theo thừa lời, liền khởi giá chỉ Sơn-dông tản phát. Trăm quan không ngựa đi bộ theo giá; ra-khỏi Lạc-dương, đi chừng một-lăng tên, chín thầy bụi bay tới trời, tiếng kim cổ vang dật dấy dấy người ngựa kéo đến. — Vua và Bà-hậu rung sợ nói chẳng ra lời. — Đông thầy một ngựa bay đến, là người sứ qua Sơn-dông trở về vậy; đến trước xe xuống lay, khởi tâu rằng: « Tào-tướng-Quan kéo rớt hết binh Sơn-dông, vung chiêu mà đến; nghe Lý-Thôi Quách-Tị phạm Lạc-dương nên trước sai Hạ-hầu-Đôn làm tiên phong. dấn mười viên thượng tướng, năm muôn binh rờng trước đến báo giá. — Vua mới an lòng; một giầy lát, Hạ-hầu-Đôn dẫn bọn Hứa-Trữ, Điền-Vi đến trước giá, vua đều dùng quần là mà ra mắt. — Vua hừ dục vừa rồi, bóng báo rằng chánh hướng dặng lại có một lộ quân đến. Vua bèn khiến Hạ-hầu-Đôn qua thăm coi, thăm về tâu rằng: « Bộ quân của Tào-Tháo vậy. » — Giầy lát Tào-Hồng, Lý-Điền, Nhạc-Tân đến ra mắt giá; tỏ tên rồi, Hồng tâu rằng: « Anh tôi hại binh giặc gần đến, e Hạ-hầu-Đôn sức kém khó trị, nên lại sai bọn tôi tước đến hiệp trợ. » — Vua phán: « Tào-tướng-Quan thiệt tôi. xả tác vậy. » — Bên khiến bộ giá đi tới. — Quan thăm mã đến báo rằng. — Lý-Thôi Quách-Tị lãnh binh xóc đến. — Vua khiến Hạ-hầu-Đôn phân hai đạo rước đó. — Đôn với Tào-Hồng phân ra hai cánh, quân mã ra trước, quân bộ theo sau; hết sức công kích với Thôi và Tị; binh giặc cả thua, chém đầu dư muôn. — Nơi đây thỉnh vua trở về Lạc-dương cung cũ. — Hạ-hầu-Đôn đón binh nơi thành ngoài. — Ngày thứ Tào-Tháo dẫn người ngựa đội lớn đến an dinh rồi, vào thành ra mắt vua, lay nói dưới điện-bệ. — Vua cho binh thân, và tuyen dụ công lao. — Tháo tâu: « Tôi lúc trước nhờ ơn nước, ghi lo tình trả, nay Thôi và Tị hai giặc, tội ác dấy trời, tôi có binh rờng hơn hai mươi muôn, dùng người thuận đánh kẻ nghịch, lẽ nào chẳng đánh dặng mau, xin lệnh Bệ-hạ thiện báo lay vóc rờng, vì xả-tặc làm trọng. Vua bèn phong Tào-Tháo làm Tu-dinh hiệu-húy, Giả tuyền việt, lục thượng thư. — Lý-Thôi Quách-Tị hay Tháo ở xa đến, nghị muôn đánh; gặp. — Giả-Vô

cang rằng: « Chẳng khá, Tháo binh rờng tướng mạnh, chẳng bằng hàng đầu đó, cầu khởi tội cho bôn thân. » Thôi dạn nói: « Người dâm làm dâm nhuệ khí của ta. » — Bên muôn chém Võ; các tướng khuyen mới khởi. đêm ấy Giả-Vô một ngựa chạy về quê hương đi rồi. — Ngày thứ binh của Lý-Thôi đến nghinh địch với binh Tào-Tháo. — Tháo trước khiến Hứa-Trữ, Tào-Nhơn và Điền-Vi lãnh ba trăm thiết kỵ xông đột trong trận của Lý-Thôi là ngoại rồi mới bỏ trận. Chỗ vòng trận chầu Lý-Thôi là Lý-Tiên, Lý-Biệt ra ngựa, ở trước trận, chừa kiếp mở miệng; Hứa-Trữ bay ngựa xóc qua, một dao chém trước Lý-Tiên Lý-Biệt thất kinh té nhào xuống ngựa Trữ cũng chém đi, xách hai đầu người, thau quân. Tào-Tháo vỗ lưng Hứa-Trữ mà nói: « Người thiết là Phàn-Khoái của ta vậy. Liền khiến Hạ-hầu-Đôn lãnh binh ra bên tả; Tào-Nhơn lãnh binh ra bên hữu; Tháo mình lãnh trung quân, xông trận, một tiếng trống ba quân đều phát. Binh giặc dể địch không lại, cả thua mà chạy. Tháo bôn thân cầm gươm báu áp trận, suất chúng luôn đêm dài riết, tiệt diệt rất nhiều, kẻ hàng đầu chẳng biết bao nhiêu; Thôi và Tị nhảm hương tây chạy trốn, vật vơ như chó lat nhà, mình biết là không chỗ dung thân, chỉ vào núi rậm đi rồi. — Tào-Tháo thau quân về đến nơi ngoài thành Lạc-dương. — Dương-Phụng và Hàng-Tiên, hai bọn thương nghị; « Nay Tào-Tháo lập rồi công cả, ắt giữ trong quyền, dường nạo dung dặng bọn ta. » Bên vào tâu lệnh Thiên-Tử, chỉ lấy cơ rước theo bọn Thôi và Tị lấy danh; dấn bôn bộ quân đến nơi dặt Đại-lượng đi rồi. — Vua một bữa kia, khiến người đến dinh Tháo, tuyen Tháo vào cung nghị việc. — Tháo nghe có sứ Thiên-Tử đến, thỉnh vào; chín thầy người ấy mây xanh mắt trong, tinh thần dầy đủ. — Tháo tướng thắm trong lòng rằng: « Nay Đông-quân mất mùa lắm, quan liêu binh dân đều có sắc đói, người này sao lại dặng một mình mập. » — Nhơn mới hỏi đó rằng: « Ông tôn nhan dầy dặng; điều trị vật chi mà đến vậy? » — Thưa rằng: « Tôi không dùng phép chi khác sứ ăn lộc ba mươi năm vậy. » — Tháo bèn cúi đầu. — Lại hỏi rằng: « Ông chịu chức chi? » — Thưa rằng: Tôi cứ vào Hiều-Liêm, nguyên làm Tụng-sự Viên-Thiện, Trương-Vương, nay nghe lệnh Thiệu-tử hườn hương, chín đến chầu. phong

quan là Chánh-nghị-lang, người ở Tê-âm Định-dào họ Đổng tên Chiêu, tự Công-Nhơn. — Tào-Thảo đứng dậy nói: Tôi nghe tên đã lâu vậy, may gặp gặp như vậy. » Mới bày rượu trong trường thết đãi; khiến với Tuấn-Vức dâng thắm nhậu. — Đổng có người báo rằng, một trận quân qua hưởng đông mà đi, chẳng biết người nào. » Thảo kiệp sai người đi thám. Đổng-Chiêu nói: « Người ấy là tướng cũ của Lý-Thôi là Dương-Phụng với soái Bạch-Ba là Hàng-Tiên, như Minh-công đến đây nên dẫn quân qua đất Đại-lương vậy. » — Thảo nói: « Chẳng phải là nghi Thảo chăng? » — Chiêu nói: Ấy là bọn không mưu, Minh-công nào ắt lo đó. » — Thảo lại nói: « Lý, Quách hai giặc đi ấy, đường nào? » — Chiêu nói: « Hùm không vào chim không cánh, chẳng lâu, ắt bị Minh-công bắt được, chẳng đủ ngy ý. » — Thảo thấy Chiêu nói năng trịnh lý, bèn hỏi việc đại sự của Triều-dinh. — Chiêu nói: « Minh-công đây nghĩa binh, trừ kẻ bạo loạn, vào triều phụ tá lệnh Thiên-lữ, ấy là công ngũ bá vậy; chỉn các tướng người khác lòng kẻ ý trái, chưa ắt phục tùng, nay nếu ở đây e có điều chẳng tiện, duy đời giá qua Hứa-dó ấy là thượng sách; song Triều-dinh đời dạt, mới về kinh sư, xa gần giữa trong, dặng dở an một buổi, nay lại đời giá, chẳng nhắm lòng chúng; và lại, làm đều chi phi thường; ắt có công phi thường; xin Tướng-quân quyết tính lấy. » — Thảo nắm tay Chiêu mà cười, rằng: « Ấy là bản-chí của ta vậy; chỉn Dương-Phụng ở Đại-hương, còn Đại-thần ở trong triều có biên chỉ khác chăng? » Chiêu nói: « Để vậy: gửi thơ cho Dương-Phụng trước an thừa lòng; Cáo rõ với Đại-thần, lấy có kinh sư không lương, muốn xe giá qua Hứa-dó gần Lô-Dương cho dễ chuyển vận lương thực, ngộ không thiếu lâu, và khỏi lo xa cách; các Đại-thần nghe lời ấy, dương theo vậy. » — Thảo cả mừng. — Chiêu tạ xin lui. — Thảo nắm tay nói: « Phàm Thảo toan dặng đều chi, đều theo lời ông dạy vậy. » Chiêu xưng tạ mà đi về.

(Sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO

Liệt nữ truyện.

Đời vua Sùng-Trinh, triều Minh, cả nước Trung quốc biến lớn. Mùa màng thất phát, binh hoạn lưu niên; lại thêm thiên hạ hỗn tạp, bất-kỷ Tinh Châu, Phủ hay là huyện nào, đầu đầu đều xưng hùng xưng bá. Trong triều thì bị giết Lý-Sám-tật loạn kinh sư; ngoài bờ phượng không khỏi; hơn dân đổ thàng. Đền đời có nhà nghèo nản phải bán con mà ăn, mà còn chưa hết đời khác.

Thuở ấy tại tỉnh Qui-châu, là nơi sấm-tịch, non núi cả ngàn, lại càng thêm khó làm ăn hơn nữa. Tỉnh này tục hay ăn thịt người, chẳng những là con bắt loạn, đời thái bình, cũng có một hai khi nghe; không biết tục mọi rợ như thế là bày ra những đời nào. Nhứt là trong con hoạn loạn như vậy, người lại dễ kiếm thê mà ăn nhau; không kể gì tang bại luân-thường, trái cùng thiên đạo.

Có một nhà họ Lâm là con nhà học trò, sanh dặng năm đứa con; một bữa-kia vợ chồng mới bàn soạn cùng nhau, muốn đi bán hai đứa con nhỏ mà nuôi ba đứa lớn. Khi vợ chồng bàn tính, toan lìa xương thịt, thì đứa con gái lớn tên là Lâm-Anh vừa 18 tuổi lên nghe, vùng khóc lên mà thưa rằng: Xin cha mẹ bán con mà nuôi lấy bốn đứa em đại của tôi. — Thân tôi là gái, rồi sanh gặp đời tai biến, thê cuộc đời đời ít gì mà sống, không thể đến đời công sanh thành dưỡng dục thì chớ, mà lại để cho hai em đại chỉ lý, mẹ cha khổ sở. Chớ như em: tôi là trai, mai sau còn kẻ lấy tông môn, nhan khối cho ông bà; xin mẹ cha đánh liều phận con dường như trong thàng sức nời, bán lấy tiền nuôi em lớn nhỏ.

Vợ chồng họ Lâm không đành, bèn dứt con mà rằng: Đắt trời phụ bạc, cha mẹ đánh liều, thà hai em con tuổi tác ấu xung, bán chắc bết chắc chiều cực khổ. Chớ phận con, bây giờ là: Đã nên vai nện về, khi bóm mai cha mẹ còn nhờ.

Nàng Lâm-Anh cứ khóc mà thưa rằng: Nay như cha mẹ không đành, con cũng đánh liều mạng một, ít gì con nằm cột, tiếc chỉ thân phận má hồng, trong thàng dường rui biết sao xong bé cũng chết lớn rồi cũng chết. Vợ chồng họ Lâm từng phải từng quyền đem nàng Lâm-Anh mà đi bán.

Ôi thôi! Lúc này thừa cơ nhâm con hoạn loạn, loài sơn giả hay xuống đống nội kiếm ăn; gặp người lấy của, gặp vật ăn ngang; Có nhiều khi từng tụ năm ba mươi người, bắt con nhà có

thê làm thịt ăn tươi; không kiên, có trời đất không biết lượng tâm là gì. Bởi rứa cho nên có nhiều người tham tâm đến đời di mua con nhà nghèo khổ xấu bèn về làm hàng bán cho loài vô tâm mà thù lợi.

Cực chẳng đã người họ Lâm đem con gái đi bán lại làm cho người làm nghề hàng thịt người. Thương hai đứa con người đời, sự bất dật đi, sanh nhảm đời-loạn: mang mạch không bằng thú vật ở lúc thái-bình. Khi họ Lâm đem con tới bán rồi, cũng ớn ý thờ, thàng sự mình bèn hạ, cũng nản nỉ gọi gắm con mình cho người mua. Ai dè người đời ít thiệt, biết đâu mà tình người mua kiếm đều đời ngọt, gạt gắm mà rằng: Tuy nay là lời buôn bán, song thiệt dạ cũng muốn gần keo sơn, mai sau đâu phước dặng thầy kỹ lân, thì hai họ đời đời kết tóc: (Bởi con gái nhà họ Lâm cũng đẹp. Bởi vậy: cho nên họ Lâm mang thắm lấy bạc mà về không dè họ Lâm ra vừa khỏi cửa; thì tên làm hàng thịt đem nàng Lâm-Anh mà nhốt vào cũi, để dưới nhà sau, đợi cho đông người thương lữ sẽ phân thây bán thịt lấy lời. Ôi thôi! Nàng Lâm-Anh bây giờ dền nước, thê phải liễu mình, trước đến ơn trả thảo cho mẹ cha, sau rồi tiếc làm người trong thê gái; cho nên cần rặng không hề mở miệng; những than thở phận nhà sống thác đã chẳng tiết chỉ thân; thương cha mẹ tác cao tuổi lớn; bèn em đại sửa măng biết dặng mười trên cam thay thê cho mình. Ai dè. Trời xanh không phụ người ngay thảo; cho nên chiếu lại rồi thì có ông Trần-huy-Tiên là quan Tổng-trần Lương-Giang, xin hưu trí về nhà, khi kinh quá nơi quán thì trời vừa lòi, cho nên thấy ló hạn bẻ vào quán này mà ngủ đậu, cũng ăn uống phồng chớ sáng có về nhà. Khi cơm lòi ăn lại rồi.

(Sau sẽ tiếp theo.)

CÁI-VĨNG-NGUYỄN-VIỆT-KHUÔNG, phụng soạn.

Quảng văn thi cuộc.

(cuộc thứ nhứt)

Nay muốn mở một cuộc thông đồng cho văn nhơn tài tử xa gần vui chơi với nhau cho dễ. Tuy xa cách mặt đất, chớ cũng đồng tình khi. Xưa nay, ai này đều biết bài thơ « Lão-kị qui-y » là hay, không ai họa lại được cho bằng. Vậy nay đời, ngược lại ra dè như sau này mà làm thử coi có hay chăng.

« Thanh ny hồi tục »

Xin chur dai nhơn tài tử rảnh làm chơi vận chi cũng được, làm rồi xin biên ra ký tên cùng để chỗ ở, bỏ vào thơ gửi cho M. Hué, thầy giáo trường Bèn-tre, sẽ ra công khổ, mời những kẻ lão thành văn nhơn tài tử nhóm lại duyệt coi, sắp theo thứ lớp. Ba bài, thứ nhứt, thứ nhì, thứ ba sẽ biên gửi xin in vào Nhựt-trình cho chur qui-viên nhân làm.

Lại thấy ấy sẽ kính gửi cho ông chủ bút bài thơ thứ nhứt một bộ sách coi chơi; lấy tình con nhà mộ điệu với nhau.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHƠN MẠNG

Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa

(LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Saigon, đường Bonnard số 39, xin kính rao cho thiên-hạ dặng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép đời-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi. Ấy vậy, xin những người có cang dự đến việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà dền khuyến lơn cho thiên hạ làm theo các việc lý tài trái trong qui chế chương trình của Công-ti.

Cáo Bạch.

Người đau mới inạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí chán du, người hay suy nghĩ cùng kẻ yêu gầy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycero kola hay là Glicéro-Arsenié của thầy Henry Mure. Bán tại tiệm thầy Béranguier ở Saigon mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thì giá tám quan.

BỒN QUẢN CẢN TÍN

Bồn quản kính ít lời trước kiêu lời với chư quý hữu, sau xin trấn tình cho rõ lẽ đục trong. Nhứt trình Nông-cỏ-min-đàm lập từ 1^{er} août 1901, đến nay, cũng gần giáp một năm, nhờ ơn của các quý-hữu mua mà xemặng ba trăm hai mươi lăm vị. Xin chư quý-hữu xét coi, anh em chúng tôi, chẳng những lỗ công mà thôi, mà lại lỗ tiền nữa. Tuy vậy mà đều làm hữu ít cho người, thì anh em chúng tôi đâu lỗ công đâu lỗ tiền, cũng chẳng mỗi chi, nguyện làm sao cho đến thành sự cho người mới thôi. Thương ôi! Chẳng những là ít người muốn xem mà thôi, mà lại trong số ba trăm hai mươi lăm người mua, thì có hai trăm lẻ đã trả tiền. Xin coi như vậy thì hẹp cho chúng tôi lắm.

Nay chúng tôi xin đơm trọn những chư vị chưa trả vô, nhứt trình nấy, dặng nhắc cho nhớ rõ, rằng gởi bạc đến cho bốn quán, dùng mà xài đồ kẻo lỗ nhiều lắm. Xin chớ phiến sao mà hối tiền, vì thiếu và lỗ nên phải hối.

NGÀY	N ^o D'ORDRE	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAO LÂU
HẠT TRA-VINH				
1 ^{er} Août 1901	1	Điêu, hội đồng	Hòa-hảo	1 Năm
"	2	Sơn-Phịch, cai-tổng	Bình-hóa	1 id.
"	3	Nguyễn-ngọc-Long, cai-tổng	Ngãi-thập	1 id.
"	4	Võ-văn-long, cai-tổng	Bình-khách-thượng	1 id.
"	5	Nguyễn-khắc-Thành, cai-tổng	Bình-phước	1 id.
"	6	Nguyễn-văn-Hội, cai-tổng	Ninh-thuận	1 id.
"	7	Tăng-Rất, cai-tổng	Đại-dư, Ngãi-long-thượng	1 id.
"	8	Thạch-Im, cai-tổng	Hiếu-tử	1 id.
"	9	Hồng-khánh-Vân, phó-tổng	Tiểu-cán	1 id.
"	10	Nguyễn-văn-Búc, cai-tổng	Hưng-nhon, Ngãi-long-thượng	1 id.
"	11	Trần-văn-Tập, phó-tổng	Trà-nhiều-thượng	1 id.
"	12	Trang-văn-Chữ, cai-tổng	Thanh-nguyên	1 id.
"	12	Sơn-Kèo, cai-tổng	Kỳ-la	1 id.
"	14	Hồ-văn-Trạch, cai-tổng	Trương-lộc	1 id.
"	15	Phạm-ngọc-Châu, phó-tổng	Trương-lộc	1 id.
"	16	Phạm-văn-Lôi, hương-sur	Long-thé, Bình-trị-hà	1 id.
"	17	Nguyễn-văn-Phương, hương-chủ	An-tĩnh, Thanh-hòa-trung	1 id.
"	18	Trần-ngọc-Chường	Cẩm-huê, Bình-hóa	6 tháng
HẠT MY-THO				
1 ^{er} Août 1901	19	Đoàn-văn-Phú, Interprète	Tribunal	1 Năm
"	20	Đoàn-công-Luân, propriétaire	Mỹ-chánh, Thanh-phong	1 id.
"	21	Nguyễn-văn-Bình, hội-dồng	Phong-phú	6 tháng
"	22	Ngô, cai-tổng	Lợi-Thuận	1 Năm
"	23	Hý, huyện	Caibè	1 id.
"	24	Tông, Interprète	Commisariat	1 id.

NGÀY	N ^o D'ORDRE	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAO LÂU
HẠT RACH-GIA				
1 ^{er} Août 1901	61	Chiêu, thôn-trưởng	E. V.	1 Năm
"	62	Nguyễn-văn-Nhiều, Interprète	Tribunal	1 id.
HẠT CÁN-THO				
1 ^{er} Août 1901	25	Võ-văn-Hương, hương-cá	Mỹ-khánh, Định-bảo	1 Năm
"	26	Bùi-hữu-Thoại, hương-thần	Nhon-nghĩa, id	1 id.
"	27	Nguyễn-thành-Trị, hội-dồng thăm-án	Nhon-ai, id	1 id.
"	28	Trần-thiện-Quê, hội-dồng	Trà-nóc	1 id.
"	29	Thức, Secrétaire	Perception	1 id.
"	30	Võ-văn-Huỳnh	Tráo	1 id.
"	31	Phạm-tử-Xuyến, Interprète	à l'étude M. de Cotte	1 id.
"	32	Phạm-quan-Phải, đội-bộ	Hậu-thành-dịnh-an	1 id.
HẠT GÒ-CÔNG				
1 ^{er} Août 1901	33	Dương-văn-Vượng, secrétaire	Inspection	1 Năm
HẠT BA-RIA				
"	34	Bùi-thành-Liêm, hội-dồng	Lông-diên	1 Năm
"	35	Trần-quan-Thuần, huyện	E. V.	1 id.
"	36	Thiệu, secrétaire	E. V.	1 id.
"	37	Trần-văn-Hùng, cai-tổng	Phước-hưng-thượng	1 id.
"	38	Bước, phủ	E. V.	1 id.
HẠT GIA-ĐÌNH				
"	39	Nhon, secrétaire	id.	1 Năm
"	40	Phạm-quan-Chân, secrétaire	id.	1 id.
"	41	Phạm-hữu-Thành, id	id.	1 id.
"	42	Nguyễn-văn-Quyên, cai-tổng	Long-vinh-hà	1 id.
"	43	Nguyễn-lộc-Trình, cai-tổng	An-thành	1 id.
"	44	Xã-trưởng	Linh-chiến-tây, An-diên, Thủ-đức	6 tháng 1 Năm
HẠT BÊN-TRÉ				
"	45	Nguyễn-xuân-Huân, hội-dồng	Bảo-đức	1 id.
"	46	Đoàn-văn-Sông, cai-tổng	Minh-thiện	6 tháng
"	47	Nguyễn-kiên-Hộ, xã-trưởng	An-thành, Minh-đạo	1 Năm
"	48	Nguyễn-tương-Hưng, phó-tổng	Minh-đạo	1 id.
"	49	Phạm-trình-Tường, cai-tổng	Minh-quới	3 tháng
THÀNH SÀI-GON				
"	50	Học, huyện	1 ^{er} bureau Gouvernement	1 Năm
"	52	Trụ, Interprète	10, Pellerin	1 id.
"	53	Hiền	Imprimerie Legros	1 id.
"	54	Sáu-hơn	Messagerie Fluviale	1 id.
"	55	Phong, Secrétaire	Imprimerie l'opinion	1 id.
"	56	Thiệt, Employé	80, Boulevard Charner	1 id.
"	57	Linh, Employé	50, Quai Arroyo Chinois	1 id.
"	58	Michel, Chữ	Commis, à la Gi ^e Nationale	1 id.

Khi mồng mùa làm ruộng rồi, thì ông Paris sẽ lo có công việc đủ cho mấy người làm ruộng làm cho có mà ăn cho đến mùa tới, ông Paris sẽ giao cho mỗi một người ở làm ruộng hai mươi lăm cho đất dặng có trồng trĩa lúa mà ăn.

Ái muốn biết công chuyện nói trong tờ này thì phải đến hỏi ông Đốc-phủ-Phong, là người coi sở ruộng này ở tại làng An-thanh tổng long hưng-hà. Tỉnh Chợ-lớn, gần bên-lực thì ông Đốc-phủ-Phong sẽ cắt nghĩa rõ ràng cho vì công việc làm ruộng rất dễ và tiện làm cho mấy người làm ruộng nghèo mượn ruộng không dặng, vì không lo lỗ là chi hết.

Thương cổ luận

(tiếp theo)

II Cách thu thuế và biên số.

Một cuốn sổ thuế, để biên tên những người hùn và hùn mấy phần; cộng lại số đồng là số bạc bốn; vì như một chục muon. Thì người làm chủ coi tịch ký tên lãnh sổ hiện bạc bốn đó; và ba người kia là người biên số tính toán, người coi bạc và coi đố cảm, và người thu và phát đố, để nói trong bài trước đó, phải ký tên làm chứng của người chủ tịch có lãnh sổ bạc hiện ấy. — Vì sao mà phải ký tên? Vì bốn người đóng giữ mỗi người chia khóa này, hiệp nhau mới lấy bạc ra dặng. một cuốn sổ thuế, để biên những sự xuất phí trong tịch số bạc lương của mỗi người phải trả từ tháng và tiền xài phí dầu đèn ăn uống trà rượu. Sổ này mỗi ngày mỗi cộng, và ai xuất phải có tên xuất về đều chi, rồi tới ngày cộng, và ký tên.

Một cuốn sổ thuế mà cảm-đó. Cứ mỗi bữa đến giờ mở cửa tịch cảm-đó, thì bốn người ấy phải hiệp nhau mà lấy bạc đồng, phỏng số mục bao nhiêu hoặc ba ngàn bốn ngàn chi, lấy ra, biên vào đầu sổ này, hiệu cuốn sổ thuế ấy. Đến tới ngày cộng cuốn sổ thuế, để biên lại cho mỗi người đến cảm-đó ấy; số chắc một ngàn rưỡi, thì đem số sổ thuế này mà trừ cái số đã để dự ra đó; thì ắt biết bạc chỉ lớn còn bao nhiêu; rồi cũng bốn người đều ký tên vào làm chứng chắc; đem bạc chỉ còn trả lại vào tủ thành đóng lại như cũ; để ngày khác sẽ làm y như vậy.

Còn mỗi một anh đều có sổ tài riêng, biên lại số mục về những bạc phát ra mà cảm-đó

chi, cho tên chi; Anh thầu bạc vò, là bạc của người đến chuộc đố, vốn bao nhiêu, còn lời bao nhiêu, cũng biên riêng, ấy là cách làm cách biên như vậy dặng tới ngày rồi; số của ai đều cộng riêng này, rồi hiệp lại với số chính, coi có phù không. Phép toán gọi là hườn nguyên, (Cách thủ cho rõ biết sai hay là không sai.) Nếu sai hoặc là lộn hoặc là gian kiếm một lát phải ra; vì không có lý sai dặng.

Một cuốn sổ để biên riêng số bạc lời và bạc vốn phân biệt ra, khi người đến chuộc, biên mỗi ngày, dặng để thủ coi có phù với sổ trường không; và để kiểm tính cho dễ rõ để thấy số mục bạc trở lại cho tiệm. Phép biên sổ và phép tính có cách, thì xem coi nó như giấy chiếu lời tới cuốn này một chút cuốn kia một chút, nó dính qua dính lại với nhau; hề người mà thông bút toán, nghe sơ cũng rõ nhiều.

Xem coi thật khó mà gian lận, vì đến bốn người, dầu tư vậy cũng khó mà tư vậy.

Còn những số thuế lệ của nhà nước định cho mỗi tịch cảm-đó phải có, đều ấy đã có sẵn rồi, nên khỏi tỏ ra làm chi. Còn cách cảm đố,

(Sau sẽ tiếp theo.)

Lương-Dù-Thúc, Bên-tre.

Tam-quốc-chỉ tục dịch

(tiếp theo)

Thảo nhưn ngày ấy với các mưu-sĩ nghị lên về việc dời đô. Thuở ấy quan Thị-trung Thái-Sử, tên là Vương-Lập nói riêng với Tôn-Chánh, Lưu-Ngai rằng: « Ta xem thiên-văn, từ khởi mùa xuân, sao Thái-bạch phạm Kim-tinh nơi sao Đâu-sao Ngưu, qua đường thiên-lân sao Huỳnh-hoặc lại đi ngược hiệp với sao Thái-bạch nơi cửa Thiên-quan. Kim với Hỏa giao hội, ắt có Thiên-tử mới ra. Ta xem Đại-Hơn khi số hầu dực, đất Tân-nguy ắt có kẻ hưng. Lại tâu lên với vua Hiến-Đề rằng: « Mạng trời có tới có lui, năm hành không thành thường; thay cho Hỏa là thổ vậy; còn thay cho nhà Hớn mà có thiên hạ ấy là tại nơi Ngụy. » Thảo nghe lời đó, khiến người thừa với Lập rằng: « Đã biết ông ngày với Triều-dinh, song đạo trời sáu xa-lâm, xin chớ nhiều lời. » Thảo lại lấy lời ấy tỏ với Vứt. Vứt nói: « Nhà-Hớn dùng hỏa-dực là Vương, mà Minh-

gì là mạng thổ; đất Hứa-dô thuộc thổ, dền ắt hưng; hỏa hay sanh thổ, còn thổ hay hưng mộc, chánh hiệp theo lời của Đông-thâu và Vương-Lập; một ngày kia ắt có kẻ hưng. — Ý của Thảo mới quyết. — Ngày thứ ra mắt vua, tâu rằng: « Đông-dô bỏ hoan hầu, sửa lại chưa dặng; lại thêm chuyện lương thực khó nhọc. Đất Hứa-dô gần đương, thành quách cung thất, tiền lương vật cũng đủ dùng; tôi dám cầu xin-gát giá Hứa-dô, xin Bệ-hạ theo lời đó. » — Vua ông dám không theo; còn quân thần đều theo của Thảo, cũng không ai dám nghị. Bèn lựa ngày gát giá. — Thảo dẫn quân đông; trăm quan đều đi theo, chưa đến dặm, thì trước một gò cao, bỗng có tiếng sét lớn; vốn là Dương-Phụng và Hàng-Tiền binh đón dặng. Từ-Dục đương đầu quân lớn, nói: « Tào-Thảo muốn cướp giá đi. » — Thảo ra ngựa xem, thấy Từ-Dục oai ng làm lam, thắm khen rằng lạ mới khiến a-Trực ra ngựa với Từ-Dục giao chiến. Đao búa giao nhau, đánh hơn năm mươi hiệp, phân hơn thua. Thảo bèn đánh tiếng thâu quân với mưu sĩ nghị rằng: « Dương-ông với Hàng-Tiền thật không đủ nói dền, Từ-Dục thật người lương-tướng vậy; ta ng, nhờ lấy sức mạnh mà góm đó, dặng dùng mà góm đó. » — Người tung sĩ cơ hành nói, tên Mãng-Lùng thưa. « Chúa-công chớ đi khi trước với Từ-Dục có quen, tôi nay là là tiểu tốt, lên vào trong dinh, dùng nói với đó, cho ngã lòng dặng dền hàng. » — Thảo mau y theo lời. — Đêm ấy Mãng-g đã là lính, lên vào trong đội quân bên trước dền trước tướng của Từ-Dục; chỉ Từ-Dục dền trước mặt, nghiên mình mà nói: « Người bạn cũ, lâu nay mạnh dỏi. — Dục kinh vụt đứng dậy, xem rõ lại nói: người phải là người Sơn-Dương, Mãng-linh chẳng; chuyện chi đến đây? » — Từ-Dục nói: « Tôi hiệu làm tung sự với Tào-g-quân, ngày nay nơi trước trận thấy dặng cũ; muốn tỏ một lời, cho nên liêu thác lên đây. » — Dục bèn kéo mời ngồi, hỏi: « Có ý chi? » Lùng nói: « Đồng và lược ông, trên đời ít có, nài sao mà xuất thân bọn Dương-Hàng. Còn Tào-tướng-quân là lũng đời này, hay ưa đãi hiền sĩ, thiên hạ

đều biết vậy. Ngày nay nơi trận, thầy ông sức mạnh, mười phần kinh yêu, cho nên chẳng nhờ dùng tướng mạnh, mà quyết từ chiến, chỉ khiến Lùng đến mời ông, sao chẳng bỏ chỗ tôi mà dậu chỗ sáng, cộng nên nghiệp cả. » — Dục ngắm nghĩ dặng lâu, rồi thờ ra mà than rằng: « Ta vốn biết Phụng và Tiên là chẳng phải người lập nghiệp cả, nài vì theo đó đã lâu rồi; chẳng nhờ bỏ nhau. » — Lùng nói: « Há chẳng nghe; chim khôn lựa cây mà dỏ, người hiền chọn chúa mà thờ. Gặp chúa đáng thờ, mà bỏ đi, chẳng phải là dưng trượng-phủ vậy. » Dục đứng dậy tạ, nói rằng: « Xin y theo lời ông. » — Lùng nói: « Sao chẳng giết tên Phụng tên Tiên đi, dặng làm lễ ra mắt? » — Dục nói: « Làm tôi mà giết chủ, thiệt là đại bất nghĩa, ta quyết chẳng làm. » — Lùng nói: « Ông thiệt là người nghĩa sĩ vậy. » — Dục bèn dẫn vài mươi tên bộ hạ, đóng với Mãng-Lùng, liền đêm dền dậu Tào-Thảo. — Sớm có người báo với Dương-Phụng hay, Phụng giận lắm, dẫn ngàn quân kỵ rước theo, kêu lớn nói: « Từ-Dục phản tặc chớ chạy. Trong lúc dương rước theo, bỗng nghe một tiếng pháo, trên núi, dưới núi, lửa sáng, quân phụt bốn phía dều ra. Tào-Thảo minh dân quân ra, nạt lớn nói: « Ta ở đây, chờ đã lâu, chớ cho chạy thoát. — Dương-Phụng cả kinh, mau mau lui binh, chẳng kịp, bị binh Tào vây. May có Hàng-Tiền dẫn binh đến cứu. Hai bên quân bốn chiến. Dương-Phụng chạy khỏi. — Tào-Thảo nhưn binh dặng kia loạn, thừa thế đánh dẹp; quân sĩ của bại nhà đó, hàng dậu Tào hơn phân nửa. — Dương-Phụng và Hàng-Tiền thế cô, dền binh bại qua dậu Viên-Thuật đi rồi.

Tào-Thảo thâu quân về dinh. — Mãng-Lùng dẫn Từ-Dục vào ra mắt. — Thảo cả mừng, hậu đãi đó. — Từ đây mới nghinh loan giá dền Hứa-dô. — Cát lập cũng thất điện võ; dựng nhà tôn-miêu nền xa-tắc, tinh dật tư viện nhàm-môn, tu thành quách kho tàng; phong bọn Đông-Thừa mười ba người, hàng tước hầu; thường có công, phạt có tội, đều nghe theo lời Tào-Thảo sắp đặt. Thảo phong mình làm Đại-tướng-quân Võ-binh-hầu, dùng Tuân-Vĩ làm Thị-trung Thượng-thor lệnh; Thuận-Du làm Quân-sư, Quách-Gia làm Tư-mã tề-từ, Lưu-Ba làm Tư-không-trịen-tào; Mao-Dối, Nhậm-Tuân làm Điện-nông trung-lang-tướng, thời dộc lương tiên; Trình-Dục làm Đông-binh-tướng, Phạm-Thành

và Đông-Chiêu làm lệnh Lạc-dương, Mãng-Lùng làm lệnh Hứa-dô, Hạ-hầu-Đôn, Hạ-hầu-Huyền, Tào-Hồng, Tào-Nhơn, làm tướng-quân; Lữ-Kiến, Lý-Điện, Nhạc-Tần, Vu-Cầm, Từ-Dục đều làm Hiệu-hủ. Hứa-Trữ, Điền-Vi đều làm Đô-hủ; còn bao nhiêu tướng sĩ đều theo phong quan. Đền đây quyền lớn đều về tay Tào-Tháo. Vụ lớn trong Triều-dinh phải bảm trước với Tào-Tháo, rồi sau mới phong tâu lệnh Thiên-tử. — Tào-Tháo đã định việc lớn, bèn thiết yến nơi nhà sau; nhóm các mưu-sĩ cộng nghị, nói: « Lữ-Bị đón binh nơi Từ-châu, mình lãnh vụ châu-sự, gần đây Lữ-Bô lấy cơ bại binh đền đầu đó; Bị khiên ở nơi Tiêu-Bái. Nếu hai người ấy đồng lòng, dẫn binh đến phạm, ấy là điều lo nặng lòng lắm; các ông có kế chi hay, khá toan giùm. » — Hứa-Trữ thưa: « Nguyên lãnh năm muốn binh rông, đền chém đầu Lữ-Bị và Lữ-Bô về đứng cho Thừa-tướng. » — Tuân Vút nói: « Tướng-quân mạnh thì có mạnh mà chẳng biết dùng mưu, nay Hứa-dô mới định, chưa khá động dưng binh. Vút có một kế tên là kê cho (Hai bên đánh lộn mà dành ăn). Nay Lữ-Bị tuy lãnh Từ-châu, chưa định chiều mạng; Minh-công khá tâu xin chiếu mạng cho Lữ-Bị làm Châu-mục thiết thọ nơi Từ-châu; rồi gửi mật thư dạy giết Lữ-Bô. Việc nên thì Bị hết tướng mạnh giúp; còn việc chẳng nên, thì Lữ-Bô ắt giết Lữ-Bị, ấy là kế (Nhị-Hổ cạnh thực). — Tháo theo thừa lời tức thì phụng thỉnh chiếu mạng, khiến Sứ qua Từ-châu phong Lữ-Bị làm Chính-đồng Tướng-quân, nghi-thành dinh-hầu lãnh làm quan-tĩnh Từ-châu và phụ theo một phong mật thư. — Nói về Lữ-Huyền-Đức ở Từ-châu, nghe Vua về Hứa-dô, đang muốn dưng biểu khánh hạ, bỗng báo có Sứ của lệnh Thiên-tử đến, mới ra quách tiếp Sứ vào Quận, lay vung ăn tử rớt, thiết yến khoản đãi Sứ Vua. — Sứ nói: « Quán hầu dâng ân mạng này; thiết yến có Tào Tướng-quân ở trước bệ bảo cử. » — Huyền-Đức xưng tạ. — Người Sứ lấy cái thơ tư ra, trao cho Huyền-Đức, Huyền-Đức xem rồi, nói: « Điều này xin trên dưng đề nghị kẻ. » — Khi tang tiếp Sứ an nghỉ nơi quán dịch; Huyền-Đức liền đem với các người thương-nghị việc ấy. — Trương-Phi nói: « Lữ-Bô vốn người không nghĩa, giết nó ngại chi? » — Huyền-Đức nói: « Người cùng thể mới đến đầu ta, ta nên giết đi cũng thiệt bất nghĩa. » — Trương-Phi nói:

« Với người tốt thì khó vậy. » — Lữ-Bị chẳng theo. — Ngày thứ Lữ-Bô đến khánh hạ. (Huyền-Đức rước vào. — Bô nói: « Nghe ông dựng Triều-dinh ăn mạng, chình đến mừng cho nhau. Huyền-Đức tạ ơn khiêm nhường. Chình thầy Trương-Phi cấp gươm lên nhà thỉnh muốn giết Lữ-Bô, Huyền-Đức vội vàng ngăn trở. — Bô cả kinh hỏi: « Dực-Đức, có chi muốn giết ta? » Trương-Phi kêu nói: « Tào-Tháo nói mấy thiệt là dứa vô nghĩa, bảo anh ta giết mày. — Huyền-Đức lên tiếng nạt nín; rồi dẫn Lữ-Bô vào nhà sau, tổ thiệt và trao mật thư của Tào-Tháo ra cho Lữ-Bô xem. — Bô xem rồi khóc, nói: « Ấy là Tào-Tháo khiên cho hai anh em ta chẳng hòa với nhau. » Huyền-Đức nói: « Anh chớ lo. Lữ-Bị thế chẳng làm điều phi nghĩa như vậy. » Lữ-Bô hai ba lần tạ tạ. — Bị cảm Bô ở lại uống rượu đến chiều mới về. — Quang và Trương hỏi: « Anh có chi chẳng giết Lữ-Bô? » — Huyền-Đức nói: « — Ấy là Tào-mạnh-Đức e ta với Lữ-Bô đồng mưu đánh đó, nên dưng kê ấy, khiên ta hai người hại nhau dưng cho nó ở dứa thủ lợi; làm sao lại để cho người khiên mình sao? » Quang-Công gắt đầu « nói phải. » — Trương-Phi nói: « Ta chỉ cầu giết giặc ấy, dưng dưng sự hậu hoạn. » — Huyền-Đức nói: « Điều ấy là chẳng phải bức đại Trương-phu mà làm vậy. » Ngày sau Huyền-Đức đưa Sứ về kinh dưng biểu tạ ân, và thơ trả lời với Tào-Tháo chỉ xin dưng chậm chậm dưng tính.

(Sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO

Lạc tại kì trung.

Bản quán chủ bút nhơn rành về thắm nhá, gặp một người sĩ nhơn có danh học khá. Người này hỏi: « Chẳng biết tên Trần-giải-Nguồn là người nào ở đâu? hay làm bài (lạc tại kỳ trung) trong bài số 38 việc nàng Triều-Đông, chỗ tả nhan sắc của nàng, tả rằng: xem đến người như Tiên-tử xuống trần ai còn nhìn lạn mắt đồng Tây-Thị lia cung nguyệt). Có Tây-Thị nào mà ở cung nguyệt, có lẽ khi người đày tớ của Hằng-Nga chăng? » Bản-quán chủ bút cũng rõ biết không có Tây-Thị ở cung nguyệt, chẳng những là chủ bút rõ mà thôi, vì một tên sơ học, có học câu (Hậu-ngệ thế bốn nguyệt cung nhi vị Thường-Nga) Người xưa nói: « Vợ anh Hậu-Nghệ chạy vào cung nguyệt mà làm Thường-

Nga) là người đẹp lắm. — Điều ấy chẳng khó thầy, duy không rõ cơ chi mà Trần-giải-Nguồn để câu đó vào bài của mình làm, hoặc lộn hoặc có ý chi; nên mau gửi thơ hỏi sao mà viết câu đó, nay có sĩ nhơn người ta hỏi vậy, xin trả lời. Ông Trần-giải-Nguồn trả lời và xin bản-quán cũng để cái đề (Lạc tại kỳ trung), trọn lời hỏi và lời trả lời; vì trong đó đều có lời vui.

Lời đáp

Bởi câu đề là: Lạc tại kì trung, mà bài truyện Triều-Đông có điều chi cho vui và có thú vị đâu? Chỉ tả ân ái nhơn nghĩa; cho nên người làm có ý để một câu cho trái, dưng xem thử văn-nhơn tái-tử, có thầy và hiểu rõ, thì ắt khen cơ xảo của người viết. Nhấm đề ấy là ý làm cho vui mà tức cười riêng; hề có hiểu mới có vui. Và chủ ý là làm một cái máy để xem thể tình coi thử dù khôn thì dưng kiêu, còn kiêu thì phải mất. — Trần-giải-Nguồn hỏi? Nàng Tây-Thị có sắc hay không? à có. Vì như nàng ở chung trong cung nguyệt với Hằng-Nga, thì phải kém sắc hơn nàng ấy phải không? Nếu phải, thì lia khỏi cung nguyệt thì sắc đẹp một mình khỏi thua ai. — Xin xem cho kỹ, hai câu có ý hỏi: « Tiên-tử xuống trần mới đẹp hơn người trần. Vì như ở cõi tiên, thì chưa ắt đẹp hơn người khác. Còn Tây-thị chưa người cung nguyệt ra mới đẹp, chớ gần người ấy có đẹp hơn đâu. Ấy đó điều nói nàng Triều-Đông tuy sắc đẹp, mà ý còn nhường kẻ đẹp hơn. Cao nhơn tác hữu cao nhơn trị, lời nói phải đề, nếu không đề thì làm.

Cũng rõ biết sĩ nhơn trong lục tỉnh cũng nhiều; đều chưa rõ biết những người nào có bệnh, này mới tưởng rằng có người mang bệnh nặng, dầu có thuốc hay cũng khó chữa, duy bạc cho nhiều, thét ra nước mà hàng lỗ tai và khỏe con mắt mới bớt bệnh. — Tôi nói bệnh mà chẳng biết tên-bằng qui-hữu có biết bệnh chi không? Nếu tôi tỏ bệnh ấy ra, thì chỉ cho khỏi chứ vị tức cười. Bệnh sĩ nhơn là đau con mắt với lỗ tai, làm cho không thềm nghe, không thềm thấy những tiếng phải việc hay của người nên chẳng nghe khen dưng chi của ai hết. Cái bệnh làm sao lại làm cho thấy những việc bày dưng quây tiếng dờ, biết mà chề; biết chề chớ không

biết khen, thầy chớ bày chớ không thầy chớ phải. Xem coi có tức cười không? Cách học Thành-nhơn có nói: « Cuốn phụ chi ngôn Thành-nhơn trạch giên. » — Đền đối đũa diên mà có một lời phải, thì ngài còn bỏ hết thầy quây, mà lựa một lời phải thay. it lời sơ, mà nghĩa mật, dưng cho tên bằng qui-hữu xem kì trung hữu lạc.

TRẦN-GIẢI-NGUỒN.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHƠN MẠNG
 Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa
 (LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Sài-gòn, đường Bonnard số 39, xin kính rao cho thiên-hạ dưng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép-đội-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi. Ấy vậy, xin những người có can dự đến việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà đến tài trái trong qui-chế chương-trình của Công-ti.

Cáo Bạch.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí chân du; người haysuy nghĩ cùng kẻ yêu gáy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycero kola hay là Glicéro-Arsenié của thầy Henry Mure. Bán tại tiệm thầy Béranguier ở Saigon mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thì giá tám quan.

BỘN QUÁN CẢN TÍN

Bộn quán kính ít lời trước kiều lời với chư qui hữu, sau xin trần tình cho rõ lẽ dục trong: Nhựt trình Nông-cỏ-min-đám lập từ 1^{er} aoút 1901, đến nay, cũng gần giáp một năm, nhờ ơn của các qui-hữu mua mà xem đặng ba trăm hai mươi lăm vị. Xin chư qui hữu xét coi anh em chúng tôi, chẳng những lỗ công mà thôi, mà lại lỗ tiền nữa. Tuy vậy mà đều làm hữu ít người, thì anh em chúng tôi đâu lỗ công đâu lỗ tiền, cũng chẳng mỗi cái, nguyện làm cho đến thành sự cho người mới thôi. Thương ôi! Chẳng những là ít người muốn xem là thôi, mà lại trong số ba trăm hai mươi lăm người mua, thì có hai trăm lẻ đã trả tiền. Xin như vậy thì hẹp cho chúng tôi lắm.

Nay chúng tôi xin đạm trọn những chư vị chưa trả vô, nhựt trình này, đặng nhắc cho nhớ, rằng gởi bạc đến cho bộn quán, dùng mà xài đồ kéo lỗ nhiều lắm. Xin chớ phen sao mà tiền, vì thiếu và lỗ nên phải hỏi.

NGÀY	N ^{er} d'aoút	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAO LÂU
HẠT TRA-VINH				
1 ^{er} Aoút 1901	1	Đieu, hội đồng	Hòa-hảo	1 Năm
"	2	Son-Phích, cai-tổng	Bình-hóa	1 id.
"	3	Nguyễn-ngọc-Long, cai-tổng	Ngãi-thập	1 id.
"	4	Võ-văn-long, cai-tổng	Bình-khánh-thượng	1 id.
"	5	Nguyễn-khắc-Thành, cai-tổng	Bình-phước	1 id.
"	6	Nguyễn-văn-Hội, cai-tổng	Ninh-thuận	1 id.
"	7	Tàng-Rất, cai-tổng	Bại-dư, Ngãi-long-thượng	1 id.
"	8	Thạch-âm, cai-tổng	Hiếu-tử	1 id.
"	9	Hồng-khánh-Vân, phó-tổng	Tiêu-cán	1 id.
"	10	Nguyễn-văn-Búc, cai-tổng	Hưng-nhon, Ngãi-long-thượng	1 id.
"	11	Trần-văn-Tập, phó-tổng	Trà-nhiều-thượng	1 id.
"	12	Trang-văn-Chữ, cai-tổng	Thạnh-nguyên	1 id.
"	13	Son-Keo, cai-tổng	Kỳ-la	1 id.
"	14	Hồ-văn-Trạch, cai-tổng	Trường-lộc	1 id.
"	15	Phạm-ngọc-Châu, phó-tổng	Trường-lộc	1 id.
"	16	Phạm-văn-Lôi, hương-sư	Long-thế, Bình-trị-hà	1 id.
"	17	Nguyễn-văn-Phượng, hương-chủ	An-tĩnh, Thạnh-hòa-trung	1 id.
"	18	Trần-ngọc-Chương,	Cầm-huê, Bình-hóa	6 tháng
HẠT MY-THO				
1 ^{er} Aoút 1901	19	Đoàn-văn-Phú, Interprète	Tribunal	1 Năm
"	20	Đoàn-công-Luân, propriétaire	Mỹ-chánh, Thạnh-phong	1 id.
"	21	Nguyễn-văn-Bích, hội-dồng	Phong-phú	6 tháng
"	22	Ngô, cai-tổng	Lợi-Thuận	1 Năm
"	23	Hy, huyện	Cai-bè	1 id.
"	24	Tông, Interprète	Commissariat	1 id.

NGÀY	N ^{er} d'aoút	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAO LÂU
HẠT RACH-GIA				
1 ^{er} Aoút 1901	61	Chiêu, thôn-trưởng	E. V.	1 Năm
HẠT CÁN-THO				
1 ^{er} Aoút 1901	25	Võ-văn-Hương, hương cả	Mỹ-khánh, Định-bảo	1 Năm
"	26	Bù-hữu-Thoại, hương-thôn	Nhon-nghĩa, id.	1 id.
"	27	Nguyễn-thạnh-Trị, hội-dồng lâm-án	Nhon-ai, id.	1 id.
"	28	Trần-thiện-Quê, hội-dồng	Trà-nóc	1 id.
"	29	Thức, Secrétaire	Perception	1 id.
"	30	Võ-văn-Huỳnh	Trà-nóc	1 id.
HẠT GÒ-CÔNG				
1 ^{er} Aoút 1901	33	Dương-văn-Vọng, secrétaire	Inspection	1 Năm
HẠT BA-RIA				
"	34	Bùi-thành-Liêm, hội-dồng	Long-diển	1 Năm
"	35	Trần-quan-Thuận, huyện	E. V.	1 id.
"	36	Thiệu, secrétaire	E. V.	1 id.
"	37	Trần-văn-Hùng, cai-tổng	Phước-hưng-thượng	1 id.
"	38	Đức, phủ	E. V.	1 id.
HẠT GIA-ĐÌNH				
"	39	Nhon, secrétaire	id.	1 Năm
"	40	Phan-quan-Chân, secrétaire	id.	1 id.
"	41	Phạm-hữu-Thành, id.	id.	1 id.
"	42	Nguyễn-văn-Quyên, cai-tổng	Long-vinh-hạ	1 id.
"	43	Nguyễn-lộc-Trình, cai-tổng	An-thành	6 tháng
"	44	Xã-trưởng	Linh-chiều-tây, An-diên, Thủ-đức	1 Năm
HẠT BEN-TRE				
"	45	Nguyễn-quân-Quần, hội-dồng	Bảo-đức	1 id.
"	46	Đoàn-văn-Song, cai-tổng	Minh-thiện	6 tháng
"	47	Nguyễn-kiên-Hộ, xã-trưởng	An-thành, Minh-dạo	1 Năm
"	48	Nguyễn-trương-Hưng, phó-tổng	Minh-dạo	1 id.
"	49	Phạm-trình-Tướng, cai-tổng	Minh-quốc	3 tháng
THÀNH SAI-GON				
"	50	Học, huyện	1 ^{er} bureau Gouvernement	1 Năm
"	52	Tru, Interprète	10, Pellerin,	1 id.
"	53	Hiếu,	Imprimerie Legros	1 id.
"	54			1 id.
"	55	Phong, Secrétaire,	Imprimerie l'opinion,	1 id.
"	56	Thiệt, Employé,	80, Boulevard Charner,	1 id.
"	57	Linh, Employé,	50, Quai Arroyo Chinois,	1 id.

NGÀY	N ^o D'ORDRE	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAO LÂU
HẠT SA-DEC				
>	63	Nguyễn-tân-Quyển, Phó-tổng	Phong-mảm	1 id.
HẠT SOC-TRANG				
>	64	Lê-quan-Minh,	Thom-dôn, Vàm giáy-tho,	1 id.
>	65	Huỳnh-vân-Bửu, cai-tổng	Bình-khánh,	1 id.
>	66	Trần-Ngọc-Bình, phó-tổng	Bình-khánh,	1 id.
>	67	Lương-dức-Ngải, cai-tổng	Bình-hòa,	1 id.
>	68	Trần-vân-Giống phó-tổng,	Bình-hòa,	1 id.
HẠT VINH-LONG				
>	71	Võ-văn-Bài Propriétaire	Hanh-lâm, Bình-thiên	1 id.
HẠT CHO-LON				
>	72	Nguyễn-hữu-Thường, cai-tổng	Long-hưng-hạ	1 id.
>	73	Nguyễn-văn-Tĩnh hội-dồng	Long-hưng-hạ	1 id.
HẠT THỦ-DAU-MOT				
>	74	Năng, Propriétaire	Phủ-cường	1 id.

NĂM NHÂM DÂN
(1902)

NGÀY LANGSA	THANG SAU LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG NAM ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG SAU LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG NAM ANNAM
1	DIMANCHE	25	CHỨA NHỰT.	16	Lundi	11	Thứ hai
2	Lundi	26	Thứ hai	17	Mardi	12	Thứ ba
3	Mardi	27	Thứ ba	18	Mercredi	13	Thứ tư
4	Mercredi	28	Thứ tư	19	Jeudi	14	Thứ năm
5	Jeudi	29	Thứ năm	20	Vendredi	15	Thứ sáu
6	Vendredi	1	Tháng năm Annam	21	Samedi	16	Thứ bảy
7	Samedi	2	Thứ sáu	22	DIMANCHE	17	CHỨA NHỰT.
8	DIMANCHE	3	Thứ bảy	23	Lundi	18	Thứ hai
9	Lundi	4	CHỨA NHỰT.	24	Mardi	19	Thứ ba
10	Mardi	5	Thứ hai	25	Mercredi	20	Thứ tư
11	Mercredi	6	Thứ ba	26	Jeudi	21	Thứ năm
12	Jeudi	7	Thứ tư	27	Vendredi	22	Thứ sáu
13	Vendredi	8	Thứ năm	28	Samedi	23	Thứ bảy
14	Samedi	9	Thứ sáu	29	DIMANCHE	24	CHỨA NHỰT.
15	DIMANCHE	10	Thứ bảy	30	Lundi	25	Thứ hai
			CHỨA NHỰT.				

NÔNG-CỎ MIN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

<p>GIA BÀN NHỰT TRÌNH</p> <p>Người bán quốc mỗi năm... 59 00</p> <p>Người Langa cùng ngoại quốc... 10 900.</p> <p>Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00</p>	<p>CHỦ NHON: CANAVAGGIO</p> <p>SAIGON</p> <p>ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.</p>	<p>ANNONCES</p> <p>1^{er} Page le cent. \$ 1 50</p> <p>2^e Page le cent. \$ 1 00</p> <p>3^e Page le cent. \$ 0 80</p> <p>4^e Page le cent. \$ 0 60</p>
---	--	--

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bản-quán chủ nhơn mà thương-nghĩ.

Cầm không ai đăng in Tam-quốc lại như trước này rao các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Thương cỏ luận

(tiếp theo)

III Cách cầm đó
Đó đeo hoặc vàng, bạc hay là đồng xừng, thì phải lựa người cho biết rõ đó tốt xấu thiệt giả, xi mạ người mà biết dặng mỗi cách gian xảo của người đời này, thường hay làm, thì lãnh phần coi đó cầm, và coi bạc thau vô cũng vậy.

Còn dặng như ngọc, hoặc thủy xoàng hoặc trân châu, thiệt là vật khó coi thiệt.

vi đời này nhiều nước tại bay, làm giả mà giống in thiệt; vậy thì có cầm những đó bầu ấy, thì phải lựa theo người mà cầm. Nghĩa là những người quen biết danh giá; chứa ra những kẻ lạ và phi thường; diện mạo cũng chớ khác tin.

Vì như những đó cổ hoặc đó trà, lục bình, đó kiêu hay là ngồng rươi, ché rươi, đó thối dưng với đó cổ khác nhau nhiều lắm, nét về cũng khác và nước men cũng khác, tuy khác, mà người nào từng thấy, thì dễ biết, khó cho những người chưa từng mà thôi.

Nhưng vậy mà có một điều dễ lầm nghĩa là người nào mà lãnh phần xem coi những đó đam dặng tiệm mình, thì đừng cố kiêu từ, đừng có khi tâm, đừng có nghe lời người chuột ngót, đừng có làm bộ thông thuật nhiều, thông thặng xem đi xét lại cho kỹ, cho kỹ nhớ kỹ gặp; đều chi, phải cho dễ dặc cầm thặng. Vì sao? cũng vì là của vốn nhiều người, lợi hại bạc muôn, mà người ta, đã có lòng phú thặng tin cậy mình thì

phận của mình, cho bởi đủ cái công của nhiều người có vốn, mà tin mình. Ấy là biết đạo làm người, người mà dặng vậy, dẫu dều chi cho khó mầy, nó cũng trở ra dễ. Vì không làm không sai, không gập, không kiêu. Trong cái việc bôn phận mình, chớ khinh mà ưa những dều vui trong giây phút đẹp trong nháy mắt, là dều vô ích. Người mà dặng vậy, xem coi, có phải là dễ không? Cứ một dều thị tác hành, phi tác chi, thì là đủ.

Về những đồ hàng để tợ lụa khăn áo thì cứ cầm lấy những đồ còn mới, còn tốt xin chớ có thâu nạp những đồ cũ lắm, chắc người đi cầm phải bỏ, hễ bỏ thì dù sáu tháng mới dặng bán nêu bán không ai mua, thì tịm lỗ. Vậy cho nên xin một dều phải cần thận mới dặng.

Định giá cầm:

Đều này là dều khó hạng nhất trong phép cầm đồ, tôi hiểu rằng chừ vị chưa nghĩ đến thì tưởng dễ vì xem ra thì dễ. Còn tôi thì nghĩ là khó, vì xét lại cho kỹ, thiệt là khó lắm.

Một dều khó, là vàng có cao thấp đó có khéo vụng, ngọc có tốt xấu khách có hậu bạc.

Hai dều khó, là đồ có ngay gian vật nhiều thiệt giá;

Ba dều khó, là định giá khinh, thì người trọng chẳng thêm cầm; còn ra giá trọng, bị kẻ khinh hay gạt gẫm.

Bốn dều khó, là không phân biệt, việc làm ra lộn xộn, còn chẳng công bình phải có chuyện đối co.

Xem coi khó là đường nào? Vậy việc coi đó cầm, thử bạc vàng, thì phải lựa người độ lượng phân minh, sáo thông thời vụ, dặng cho rõ vàng thì vàng mà phải có giá trọng giá khinh, còn ngọc cũng ngọc cho biết định cao định thấp.

Định số:

Vàng y thiệt tốt chẳng phải đồ dậu hoặc kiến, vàng trong vàng chạm, hột hay là cá-rá cứ lấy giá hai phần ba trong giá thường của vàng. Vàng đồ dậu thì phần nửa giá thường.

Ngọc xoàng cùng trân châu vô giá (ấy là khó lắm).

Đồ mặc tợ lụa nhiều vân cứ một phần ba trong giá mua.

Ấy là định phỏng, chớ dều khó này sẽ phải thất cho người lãnh, việc ấy.

Bởi vậy đến lúc lựa người mà dễ việc có một dều lựa cho phải cho nhậm thì dặng; xét lại cũng chẳng khác chi lựa một tay tướng đối có

tri, dễ cho người kiếm cơ nhi tất, thì là hơn. Đều này là luận sơ, vì như đèn công việc thành thì nguyện hết sức tôi phân trần cách điều lý cho. Cách cầm đó chung.

(Sau sẽ; tiếp dều khác)

Lương-Dù-Thước, Bền-tre.

Tam-quốc-chỉ tục dịch

(tiếp theo.)

Sứ vua về ra mắt Tào-Tháo, nói lại việc Huyền-Đức không giết Lữ-Bô, Tháo hỏi Tuân-Vĩt rằng: Kê ấy chẳng thành, nài sao? — Vĩt thưa: « Có một kẻ khác, tên là Kê (Xúi hùm nuốt muôn lang). — Tháo hỏi: « Kê ra làm sao? » — Vĩt thưa: « Khá thắm sai người qua chỗ Viên-Thuật ở mà rao báo, nói rằng: Lư-Bị đứng mặt biển, xin trị Nam-quận. Thuật nghe lời đó, ắt giận rồi đánh Bì. Rồi ông chiêu rỏ ra báo Lư-Bị đánh Viên-Thuật. Hai đảng đánh với nhau; Lữ-Bô ắt sanh dị tâm. Ấy là kẻ xúi hùm nuốt muôn-lang vậy. » — Tháo cả mừng, trước sai người đến xứ Viên-Thuật, sau đã chiêu Thiên-tử khiến người qua Từ-châu.

Huyền-Đức ở Từ-châu, nghe sứ vua đến, ra ngoài quách nghinh tiếp, mở chiếu ra đọc, chừa khiến dầy binh đánh Viên-Thuật; Huyền-Đức lãnh mạng; đưa người sứ về trước. — Mè-Trước nói: « Đều này cũng là kẻ của Tào-Tháo nữa. » — Huyền-Đức nói: « Tuy thiệt là kẻ, mà mạng vua chẳng khá trái vậy. » — Bèn điếm quân mã, nội ngày lên dặng. — Tôn-Cảng nói: « Trước hết khá để người giữ thành cho an. » — Huyền-Đức hỏi: « Trong hai em, ai khá giữ thành? » — Quang-Công thưa: « Em xin giữ thành này. » — Huyền-Đức nói: « Ta sớm tối muốn cùng em, nghị việc, há khá lìa nhau. » Trương-Phi thưa: « Em xin giữ thành này. » Huyền-Đức nói: « Em giữ chẳng dặng thành này; một là uống rượu rồi, thì càng cường, đánh đập quân lính, hai là làm việc chi dều khinh dễ, chẳng theo người cương, vậy ta chẳng an lòng. » — Trương-Phi thưa: « Em từ đây sập đèn không uống rượu, chẳng đánh quân lính, các dều, dều nghe người khuyên cương thì xong. » — Mè-

Trước nói: « Chỉ e miệng không theo lòng. » — Phi giận nói: « Ta theo anh ta đã lâu năm chưa tán thất tín, người làm sao khinh dễ ta? » — Huyền-Đức nói: « Em tuy nói như vậy, chớ anh trọn chẳng an lòng. » Lại xin Trần-nguon-Long giúp đỡ, sớm tối, khiến ít uống rượu; và chớ để lời việc. Trần-Đặng lên tiếng chửi. — Huyền-Đức, phẫn phũ rồi, bèn kéo quân mã, quân bộ, ba muôn lia Từ-châu trong Nam-dương lán phát.

Viên-Thuật nghe đồn Lư-Bị đứng biểu, muốn dục Châu-huyện, giận lắm nói: « Thăng dẹt-chiều, đóng-dép, đã chìm cứ quận lớn với các chừ hầu đóng hàng, ta đang muốn đánh nó, nó lại tinh trước ta, thiệt đáng giận lắm. » — Bèn sai Kỳ-Linh dầy binh mười muôn, kéo rìe qua Từ-Châu. Hai bên nhóm quân nơi đất Hu-gi; Huyền-Đức ít binh hạ trại kế núi và gần mé nước. — Tên Kỳ-Linh, người-Son-dông, dùng cây đao lớn ba mươi, nặng năm mươi cân. Ngày ấy dẫn binh ra trận cả mắng Lư-Bị rằng: « Đưa thôn phu sao dám lán, bỏ cỏi ta? » — Huyền-Đức nói: « Ta vưng chiêu lệnh Thiên-tử bắt tội kẻ làm tội nghịch, người nay dám đến cự sao, tội đáng chém đầu. » — Kỳ-Linh giận dữ, dục ngựa múa đao, dấn chém Huyền-Đức. — Quang-Công nạt lớn nói: « Đưa thật phu chớ khá ý mạnh. » — Ra ngựa đánh với Kỳ-Linh, liên ba mươi hiệp, chẳng phân hơn thua. — Kỳ-Linh kêu lớn nói: « Nghỉ một chút. » — Quang-Công bèn trở ngựa về trận đứng chờ. — Kỳ-Linh mới khiến phó tướng là Tuân-Chánh ra ngựa. — Quang-Công nói: « Báo Kỳ-Linh ra đánh với ta coi ai hơn thua. » — Tuân-Chánh nói: « Người là tướng nhỏ vô danh, chẳng phải người xứng tay với Tướng-quân Kỳ-Linh. » — Quang-Công cá giận; thặng dặng Tuân-Chánh; giao ngựa một hiệp chém Tuân-Chánh dưới ngựa. Huyền-Đức dục binh rìe đến; Kỳ-Linh cả thua, lui binh về thủ nơi cửa Hoài-âm, chẳng dám ra giao chiến; chỉ khiến quân sĩ dền cướp dinh dục trại; dều bị binh Từ-châu giết thua, để dẹp vụ hai binh cự với nhau lại. — Nói về Trương-Phi, từ đưa Huyền-Đức đến sau mỗi tập sự phủ cho Trần-nguon-Long quản lý; còn quân cơ việc lớn thì mình xem xét. — Một ngày kia, thiết yên mời các quan thú tiệc. Các người ngồi yên rồi, Trương-Phi nói rằng: « Anh ta khi ra đi, dặn ta ít uống rượu, vì e

sanh lời việc; thôi các quan ngày nay hễ thấy phải uống cho say, rồi mai sẽ cầm rượu; giúp ta giữ thành, ngày nay chừ uống chớ vui. — Nói rồi đứng dậy với các quan bưng chén; rượu rót đến trôn mặt Tào-Báo. Báo nói: « Ta theo lời trời rằng, chẳng hề uống rượu. » — Phi nói: « Bợn đánh giặc; sao lại chẳng uống rượu; ta muốn người uống một chén. » — Báo sợ hãi cự chẳng dă, gấn uống một chén. Trương-Phi rót giấp vòng các quan rồi, mình rót cho mình chén lớn uống liền hơn vài mươi chén; say vùi, rồi lại đứng dậy chầm thêm cho các quan; rượu dền Tào-Báo. — Báo nói: « Tôi thiệt uống nữa không dặng. » — Phi nói: « Người đã biết uống, sao lại thôi từ? » — Báo hai ba lần không uống. Phi bị say rượu, vì rượu phát giận nói: « Người trái tướng lệnh của ta, đánh một trăm. » Mới kêu quân sĩ bắt dề xuống. — Trần-nguon-Long nói: « Ông Huyền-Đức lúc ra đi, cũng có phần phủ với người nhiều dều. » — Phi nói: « Người là quan văn, chỉ coi lấy việc văn, chớ dền mà dạy tá. » — Tào-Báo không nài, chỉ cầu xin tha, nói: « Ông Dục-Đức, xin vì rẻ tôi, dặng tha tôi. » — Phi hỏi: « Rẻ người là ai? » — Báo thưa: « Là Lữ-Bô. » Phi cả giận nói: « Ta thiệt không muốn đánh người, người lại dâm Lữ-Bô nhát ta, ta quyết đánh người, cũng như đánh Lữ-Bô vậy. » Các người khuyên cương không nghe, đem Tào-Báo đánh dền nửa mươi. Mấy người khổ khổ xin tha mới thôi. — Tiệc tan, Tào-Báo về hạn Trương-Phi, liền đem sai người đem hai phùng thơ qua Tiểu-bái cho Lữ-Bô, thuật việc Trương-Phi vô lễ, và Huyền-Đức đã qua Hoài-nam, đêm nay thừa lúc Phi say, khá dẫn binh dền lấy Từ-châu, chớ khá làm cơ hội này. — Lữ-Bô xem thơ rồi, thỉnh Trần-Cung dền thương nghị. — Cung nói: « Tiểu-bái nguyên chẳng phải chỗ ở lâu dặng, nay Từ-châu đã có thể dặng, khá hơn bờ mà lấy; nếu bỏ không lấy, sau cố ăn năn cũng muộn. » — Bỏ theo lời đó, liền mang giấp lên ngựa, lãnh năm trăm quân đi trước, khiến Trần-Cung dẫn đại quân đi kế, và Cao-Thượn dẫn quân theo sau lán phát. — Tiểu-bái khỏi Từ-châu, chỉ bốn mươi lăm dặm, hễ lên ngựa dền liền; Lữ-Bô dền dưới thành lời chừng canh tư, trôn tổ; trên thành không hay. Bỏ dền bên cửa thành kêu, nói: « Lư-sứ-quân có cơ mặt, khiến người dền. — Trên thành có Tào-Báo,

quân báo cho Tào-Báo hay; Báo ở trên thành xem thấy, mới khiến quân sĩ mở cửa. — Lữ-Bô một tiếng ám hiệu, chúng quân tước vào la hét cả đây. — Trương-Phi đang say nằm trong phủ, kẻ bên là bên hữu mau đỡ dậy, và thông báo rằng Lữ-Bô mở cửa thành kéo binh gần đến. Trương-Phi cả giận, lật đặt mang giáp, xách cây bác-xà-mâu ra cửa phủ, lên ngựa vừa dặng, thì quân mã của Lữ-Bô vừa đến. — Hai đảng gặp nhau, thì Trương-Phi say chưa tỉnh, đánh không đủ sức; Lữ-Bô vốn biết Phi mạnh cũng không dám bức. Mười tám quân, kỵ yên tung bảo phủ Trương-Phi riết ra cửa Đông-môn; họ hết thấy gia quyến của Huyền-Đức ở lại trong phủ, vì chẳng kịp đoán hoai đến. — Còn Tào-Báo thấy Trương-Phi còn chừng mười mấy người hộ tống, lại khinh là say; nên dẫn một trăm mười người cẳng đến. — Phi thấy Báo cả giận, dục ngựa đến rước đánh ba hiệp Tào-Báo thua chạy; Phi cẳng đến mé sông, một thương đâm trúng sau ruột, liền người và ngựa thác ở trong sông. Phi ở ngoài thành chiêu hó binh lính kẻ nào ra thành đều theo Phi qua Hoài-nam. — Lữ-Bô vào thành vào an cư, và khiến quân sĩ một trăm người, giữ nhà cửa của Huyền-Đức, cảm không cho ai vào gần. Trương-Phi dẫn vài mươi quân, đi đến đất Hu-gi ra mắt Huyền-Đức, tỏ hết việc Tào-Báo và Lữ-Bô trong ứng ngoài; nửa đêm dục Từ-châu. — Chúng đều thán phục. — Huyền-Đức than rằng: « Đấng nào đủ mừng, mắt nào đủ lo. » — Quan-Công hỏi: « Tàu tàu ở đâu? » Phi nói: « Đều bị sa ở trong thành. » Huyền-Đức làm thình không nói. — Quang-Công dậm chơn, hờn rằng: mi lúc đời giữ thành nói làm sao? Anh dặn, mi làm sao? Đền nay thành đã mất; còn chỉ dấu lại bị sa; làm sao cho phải dặng? — Trương-Phi nghe nói sợ sệt, không chỗ nói năng, mới rút gươm muốn tự vẫn.

Chánh thị:

Bưng chén uống vui tình nở dặng,
Rúc girom liêu thác lối đã rời.
Chẳng biết Trương-Phi tánh mạng dượng nào,
và nghe bài sau phân dãi.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Ớt bán bạc muôn.

Các quý viên không tin lời tôi nói như vậy, xin vào làng Tân-sơn-nhứt, Tân-sơn-nhì và làng Phú-nhuận, thuộc hạt Gia-dịnh mà coi. Trong cả ba làng ấy dân đều chăm một việc trồng ớt với cà-tây mà cũng đủ chi độ tháng ngày, cũng đủ làm giàu làm có.

Ớt trồng ngô thầy mà kinh: biết là muôn ngàn nào mà kể. Ớt chia bán phơi khô rồi vào bó vào vừa để bán cho Chà-và lái buôn miêng-dưới. Các quý viên cũng rõ rằng người các miêng-dưới hay ăn cay. Biết một tạ ớt khô bán bao nhiêu không? — Lối 40 đồng bạc một tạ. Thứ nhiều hơn còn bán dặng tiền hơn nữa. Đền cả ba làng bán ớt như vậy, năm này qua năm khác, vậy thì tình thử mà coi có được bạc muôn hay không?

Các tỉnh phía dưới dân mở rừng ruộng rẫy cũng có trồng ớt trồng kiệu tốt lắm vì đất phân nhiều hơn miệt trên. Song trồng đủ ăn dùng trong xóm trong làng mà thôi. Tiệt thay? Phải chi biết rồi ớt có bán đi nước khác, thì các người mở rừng các tỉnh dưới càng thêm được nhiều tiền làm ăn. Tôi ước ao các quý viên coi Nhứt-trình, nói chuyện lại cho những người làm rẫy mở rừng rõ được cuộc thương mại đời nay, thì dân mình sanh phương ắt dễ.

Cổ ngữ có nói rằng:

Nhứt xuất nhi táo;

Nhứt nhập nhi tặc;

Tạc tình nhi ám;

Canh diễn nhi thực;

Bê lực hà hữu u ngã tại!

Thơ-CHAU Thơ-sanh

Trồng dưa bầu,

(tiếp theo)

Rẫy gì cũng dễ chịu và còn có khi hết dặng, và dưa còn nhịn dặng; chờ rẫy lứa làm đến thì cháy lá, héo dây, vì vậy nên kẻ nông phu hay lo sợ ít dám nói rẫy? Coi chừng như mỗi muôn rẫy, thì trước hết trời bật ngọn gió chướng, vài ngày; ban ngày thì u ám ám căng? tôi lại sương

sa lải rải; chừng ấy thì là có rẫy gió, chừng vài bữa lại kẻ lấy rẫy sương, sương gió dù rơi, thì rẫy lứa phát lên, chừng rẫy lứa ứng dặng, ới thối gốc dưa nóng bùng như lửa dốt; ngọn lại chèo queo, lá quăn, dây chạy trái lại nhớt da, vỏ kêu phình-phịch; đến thế là hết kẻ chi.

Cách phòng rẫy như sau này: Khi dưa xây bàn thang rồi thì kiểm cỏ mặt hay là cỏ chỉ, chừng năm ba gánh đem để gần đám dưa mình trồng, phơi cho khô; coi chừng huồn ngọn gió chướng thì đem lại bón gốc, mà chắt độ, chừng sương vừa lại, rai độ hột, thì dốt lên, hê ngọn lửa cháy lên cao, có hơi gió lấy phảy, khói ấy vừa bay vào đám dưa phừng phát chừng một canh, sáng ra lấy tro bột dồng để trên gió cho nó bay một ngày một ít vào đám dưa thì rẫy lửa không có.

Còn rẫy gió thì phải cho trảng thì thôi, vì nó nhờ ngọn gió chướng cho nên bật ngọn gió chướng, mới sanh rẫy; nếu rẫy gió có cũng không đến hại, như rẫy gió, rẫy sương là là từ bị ngọn dưng lại chớ không đến hại gì. Mà dền rẫy gió, rẫy sương nó kêu dượng cho rẫy lửa làm hư, hại người nông phu mà thôi.

Mấy kỳ nay luận chuyện trồng dưa lợi hại Bảy giờ tôi xin quý viên phải phòng các dều hại về đất trồng.

Đất trồng dưa bầu, là đất giống cát và đất cũ lao mới nổi mà thôi, ngoại trừ hai giống đất này thì không đất nào trồng dặng. Nhưng vậy phải biết đất giống thì làm sao với mùa mà thôi, nếu trồng lập thì làm sao cũng không khỏi chạy. Tuy trồng dặng vài mùa, chớ không phải trồng dặng lập hàng, nghĩa là mùa đầu trồng hàng ngang, rồi mùa kế cũng trồng ngang như năm rồi chớ dặng; phải trồng lại hàng dọc cho nó dột đất giống làm học đất học về giống, thủ nghĩa là cái rỏ năm nay dưng gặp rỏ năm ngoài.

(Sau sẽ tiếp theo.)

NGUYỆT-TRẠNH: Đăng-dải-Nhon

Quảng văn thi cuộc.

(cuộc thứ nhứt)

Nay muốn mở một cuộc thông đồng cho văn nhơn tài từ xa gần vui chơi với nhau cho dễ. Tuy xa cách mặt dẫu, chớ cũng đồng thình khi.

Xưa nay, ai này đều biết bài thơ « Lão-kì qui-y là hay, không ai họa lại được cho bằng. Vậy nay đổi, ngược lại ra để như sau này mà làm thử coi có hay chăng.

« Thanh ny hồi tục »

Xin chur dai nhon tài từ rảnh làm chơi văn chữ cũng được, làm rồi xin biên ra ký tên cùng để chỗ ở, bỏ vào thơ gởi cho M. Huế, thầy giáo trường Bèn-tre, sẽ ra công khó, mời những kẻ lão thành văn nhơn tài từ nhóm lại được coi sắp theo thứ lớp. Ba bài, thứ nhứt, thứ nhì, thứ ba sẽ biên gởi xin in vào Nhứt-trình cho chur, quý-viên nhàn làm.

Lại thầy ấy sẽ kính gởi cho ông chủ bút bài thơ thứ nhứt một bộ sách coi chơi, lấy tình con nhà mộ điệu với nhau.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHON MẠNG

Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa (LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Sài-gòn, đường Bonnard số 39, xin kính rao cho thiên-hạ dặng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép đại-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi.

Ấy vậy, xin những người có cang dự đến việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà dền khuyển-lơn cho thiên-hạ làm theo các việc lý tài trái trong quỹ-chê chương trình của Công-ti.

Cáo Bạch.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí châu du, người hay suy nghĩ cùng kẻ yêu gầy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycero kola hay là Glicéro-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bán tại tiệm thầy Béranguier ở Saigon mới về giá bôn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai về thì giá tám quan.

BỘN QUẢN CÁN TÍN

Bộn quản kinh ít lời trước kiểu lời với chư qui hữu, sau xin trấn tình cho rõ lẽ dục trong Nhựt trình Nông-cỏ-min-đam lập từ 1^{er} août 1901, đến nay, cũng gần giáp một năm, nhờ ơn của các qui-hữu mua mà xem dặng ba trăm hai mươi lăm vị. Xin chư qui-hữu xét coi anh em chúng tôi, chẳng những lỗ công mà thôi, mà lại lỗ tiền nữa. Tuy vậy mà đều làm hữu-ít chợ người, thị anh em chúng tôi dẫu lỗ công dẫu lỗ tiền, cũng chẳng mỗi chi, nguyện làm saó cho đến thành sự cho người mới thôi. Thương ôi! Chẳng những là ít người muốn xem mà thôi, mà lại trong số ba trăm hai mươi lăm người mua, thì có hai trăm lẻ đã trả tiền. Xin coi như vậy thì hẹp cho chúng tôi lắm.

Nay chúng tôi xin đơm trọn những chư vị chưa trả vô, nhựt trình này, đặng nhắc cho nhớ rõ, ráng gởi bạc đến cho bộn quản, dùng mà xài dở, kéo lỗ nhiều lắm. Xin chớ phiến saó mà hỏi tiền, vì thiếu và lỗ nên phải hỏi.

NGÀY	Nos p'ordon	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAOL LẤU
HẠT TRA-VINH				
1 ^{er} Août 1901	1	Điếu, hội đồng	Hòa-hảo	1 Năm
"	2	Sơn-Phịch, cai-tổng	Bình-hóa	1 id.
"	3	Nguyễn-ngọc-Long, cai-tổng	Ngãi-thập	1 id.
"	4	Võ-văn-long, cai-tổng	Bình-khánh-thượng	1 id.
"	5	Nguyễn-khắc-Thành, cai-tổng	Bình-phước	1 id.
"	6	Nguyễn-văn-Hội, cai-tổng	Ninh-thuận	1 id.
"	7	Tăng-Rất, cai-tổng	Bại-dư, Ngãi-long-thượng	1 id.
"	8	Thạch-Ấm, cai-tổng	Hiếu-tử	1 id.
"	9	Hồng-khánh-Vân, phó-tổng	Tiểu-cán	1 id.
"	10	Nguyễn-văn-Búc, cai-tổng	Hưng-nhơn, Ngãi-long-thượng	1 id.
"	11	Trần-văn-Tập, phó-tổng	Trà-nhiều-thượng	1 id.
"	12	Trang-văn-Chữ, cai-tổng	Thành-nguyên	1 id.
"	13	Sơn-Kèo, cai-tổng	Kỳ-la	1 id.
"	14	Hồ-văn-Trạch, cai-tổng	Trường-lộc	1 id.
"	15	Phạm-ngọc-Châu, phó-tổng	Trường-lộc	1 id.
"	16	Phạm-văn-Lôi, hương-sư	Long-thá, Bình-trị-hà	1 id.
"	17	Nguyễn-văn-Phượng, hương-chủ	An-tĩnh, Thành-hòa-trung	1 id.
"	18	Trần-ngọc-Chương,	Cầm-huê, Bình-hóa	6 tháng
HẠT MY-THO				
1 ^{er} Août 1901	19	Đoàn-văn-Phú, Interprète	Tribunal	1 Năm
"	20	Đoàn-công-Luân, propriétaire	Mỹ-chánh, Thành-phong	1 id.
"	21	Nguyễn-văn-Bính, hội-dồng	Phong-phủ	6 tháng
"	22	Ngô, cai-tổng	Lợi-Thuận	1 Năm
"	23	Hy, huyện	Caibè	1 id.
"	24	Tông, Interprète	Commissariat	1 id.

NGÀY	Nos p'ordon	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAOL LẤU
HẠT RACH-GIA				
1 ^{er} Août 1901	61	Chiêu, thôn-trưởng	E. V.	1 Năm
HẠT CÁN-THO				
1 ^{er} Août 1901	25	Võ-văn-Hương, hương cả	Mỹ-khánh, Bình-bảo	1 Năm
"	26	Bùi-hữu-Thoại, hương-thôn	Nhơn-ngĩa, id	1 id.
"	27	Nguyễn-thành-Trị, hội-dồng thăm-án	Nhơn-ái, id	1 id.
"	28	Trần-thiện-Quê, hội-dồng	Trà-nóc	1 id.
"	29	Thư, Secrétaire	Perception	1 id.
"	30	Võ-văn-Huỳnh	Trâu	1 id.
HẠT GÒ-CÔNG				
1 ^{er} Août 1901	33	Dương-văn-Vàng, secrétaire	Inspection	1 Năm
HẠT BA-RIA				
"	34	Bùi-thành-Liêm, hội-dồng	Long-diên	1 Năm
"	35	Trần-quan-Thuần, huyện	E. V.	1 id.
"	36	Thiệu, secrétaire	E. V.	1 id.
"	37	Trần-văn-Hùng, cai-tổng	Phước-hưng-thượng	1 id.
"	38	Bước, phủ	E. V.	1 id.
HẠT GIA-ĐÌNH				
"	39	Nhơn, secrétaire	id.	1 Năm
"	40	Phan-quan-Chân, secrétaire	id.	1 id.
"	41	Phạm-hữu-Thành, id	id.	1 id.
"	42	Nguyễn-văn-Quyên, cai-tổng	Long-vinh-hạ	1 id.
"	43	Nguyễn-lộc-Trình, cai-tổng	An-thành	1 id.
"	44	Xã-trưởng	Linh-chiếu-tây, An-diêm, Thủ-đức	6 tháng
HẠT BEN-TRE				
"	45	Nguyễn-quản-Quần, hội-dồng	Bảo-đức	1 id.
"	46	Đoan-văn-Song, cai-tổng	Mĩnh-thiện	6 tháng
"	47	Nguyễn-kiên-Hồ, xã-trưởng	An-thành, Minh-dạo	1 Năm
"	48	Nguyễn-tương-Hưng, phó-tổng	Mĩnh-dạo	1 id.
"	49	Phạm-trình-Trường, cai-tổng	Mĩnh-quối	3 tháng
THÀNH SÀI-GON				
"	50	Học, huyện	1 ^{er} bureau Gouvernement	1 Năm
"	52	Trụ, Interprète	10, Pellerin,	1 id.
"	53	Hiệu,	Imprimerie Legros	1 id.
"	51			1 id.
"	55	Phong, Secrétaire,		1 id.
"	56	Thiệt, Employé,	Imprimerie l'opinion,	1 id.
"	57	Linh, Employé,	30, Boulevard Charner,	1 id.
"			30, Quai Arroyo Chinois,	1 id.

Ngày	Nos d'ordonn	TÊN NGƯỜI MUA	Chỗ ở	MUA BẢO LÂU
HẠT SA-ĐẾC				
63		Nguyễn-lân-Quyến, Phó-tổng	Phong-màm	1 id.
HẠT SÓC-TRANG				
64		Lê-quan-Minh	Thom-dôn, Vàm giáy-tho	1 id.
65		Huỳnh-vân-Bửu, cai-tổng	Bình-khánh	1 id.
66		Trần-Ngọc-Bình, phó-tổng	Bình-khánh	1 id.
67		Lương-dức-Ngài, cai-tổng	Bình-hòa	1 id.
68		Trần-vân-Giống, phó-tổng	Bình-hòa	1 id.
HẠT VINH-LONG				
71		Võ-văn-Bài Propriétaire	Hanh-lâm, Bình-thiên	1 id.
HẠT CHO-LON				
72		Nguyễn-hữu-Thường, cai-tổng	Long-hưng-hà	1 id.
73		Nguyễn-văn-Tịnh hội-đồng	Long-hưng-hà	1 id.

NĂM NHÂM ĐẦN
(1902)

NGÀY LANGSA	THANG SAU LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG NAM ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG SAU LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG NAM ANNAM
1	Dimanche	25	Chúa nhật	16	Lundi	11	Thứ hai
2	Lundi	26	Thứ hai	17	Mardi	12	Thứ ba
3	Mardi	27	Thứ ba	18	Mercredi	13	Thứ tư
4	Mercredi	28	Thứ tư	19	Jeudi	14	Thứ năm
5	Jeudi	29	Thứ năm	20	Vendredi	15	Thứ sáu
6	Vendredi	1	Tháng năm Annam	21	Samedi	16	Thứ bảy
7	Samedi	2	Thứ sáu	22	Dimanche	17	Chúa nhật
8	Dimanche	3	Thứ bảy	23	Lundi	18	Thứ hai
9	Lundi	4	Chúa nhật	24	Mardi	19	Thứ ba
10	Mardi	5	Thứ hai	25	Mercredi	20	Thứ tư
11	Mercredi	6	Thứ ba	26	Jeudi	21	Thứ năm
12	Jeudi	7	Thứ tư	27	Vendredi	22	Thứ sáu
13	Vendredi	8	Thứ năm	28	Samedi	23	Thứ bảy
14	Samedi	9	Thứ sáu	29	Dimanche	24	Chúa nhật
15	Dimanche	10	Thứ bảy	30	Lundi	25	Thứ hai

NÔNG-CỔ MINH-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE
MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÀN NHỰT TRÌNH (Người bán quốc mỗi năm... 5\$00 Tại Đông-dương (Người Langsa cùng ngoại- quốc... 10 \$00. Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00	CHỦ NHON: CANAVAGGIO SAIGON ĐƯỜNG LAGRANDE, SỐ 84.	ANNONCES 1 ^{er} Page le cent... \$ 1 50 2 ^e Page le cent... \$ 1 00 3 ^e Page le cent... \$ 0 80 4 ^e Page le cent... \$ 0 60
--	---	---

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bản-quản chủ nhơn mà thương-nghị.

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Tôi xin tỏ một ít lời có ích cho người nước chúng ta, xin tôn bằng qui hữu ráng ra sức giúp nhau cho nên việc.

Đang lúc này thành đạo trắng vu, phong di tục dịch rối, xét cho kỹ thì những người học chữ nho cũng không dòng, và chữ langsa tuy đông người học, chứ sự thiệt giỏi sảo thông thì không có bao nhiêu. Tuy vậy mà chữ thời dụng, tôi tưởng một ít năm nữa chữ nho bớt nhiều, thì chữ tây phải thêm nhiều. Còn

đang lúc này thì chữ quốc-ngữ nhiều người biết, cũng bởi dễ học, và lại-tiêng thường không có đều mẫu nhiệm cao xa chi. Vì những cơ thường dùng là chữ quốc-ngữ và chữ langsa nên tôi xin tỏ một điều cho chú qui vị xét và giúp, là đến xin lập một cái nhà in của người bán-quốc, in chữ quốc-ngữ, và một ít chữ tây. Tôi xét cũng hết sức, thì nước chúng ta lúc này đã quen thuộc về sự dùng thơ từ thiệp, bằng chữ quốc-ngữ và còn nhiều thứ sách văn: cùng tướng thơ truyện chưa in, chẳng những là đó ày mà thôi, mà lại còn những giấy mực đó dùng theo việc nhà nước, dặng mà bản cũng lời nhiều. Vậy xin anh em tôn bằng qui hữu ráng chịu một người một ít dặng lập nhà in của người mình, trước là lấy lợi, sau dặng có chỗ cho để, cho anh em ta, ai có muốn in sách chi hay, in rõ không sợ lỗi: ày là một điều dục lòng cho anh em ráng làm cho có công việc trước là vui, sau là có ích. Xin chú qui hữu vui lòng gấn sức cho thành công ày là điều đệ nhứt.

Cách hùn mà lập nhà in :

Lập một nhà in chữ quốc-ngữ chữ langsa, đóng sách số, bán đó dùng trong văn phòng.

Sở bạc lập nhà in mua máy in và đó cho đủ dùng về các công việc in và đóng sách, cùng là giấy mực viết, cả thầy ước chừng một muốn đóng thì đủ.

Trong số một muốn đóng bạc lớn chia ra là hai trăm phần hùn, mỗi một phần là năm chục ngàn bạc.

Sở phần hùn phải đóng một lần : đóng rồi thì gọi cho nhà banqua giữ gìn, hễ khi nào xài sẽ lãnh theo số bạc cần xài mà thôi; Khi đóng bạc hùn, thì lãnh giấy hùn chắc chắn.

Việc làm của chung phải có sổ sách phân minh, luận bằng thứ tự ; hễ người nào mà lấy mười phần sập xuống năm phần sập lên, thì dặng dục vô hội nghị tính toán sổ sách, mỗi sáu tháng nhóm một lần.

Lúc đầu khởi đoan, thì có lập một ti để bàn luận hơn thua phải quấy ti này mười người một người làm đầu, một người phó, một người ký lục một người kho bạc, và sáu người hội viên.

Việc làm cách luận đều có làm tờ vi lãng để lại cho nhớ những lời có ích trong nhà in.

Trong mười người sáng tạo nhà in này dặng hưởng hai phần trong số bạc lời của nhà in, còn sự lấy phần y theo người hùn thường.

Trong hai trăm phần hùn, người nào mà có hùn, như muốn in đó chi hoặc dùng riêng, hoặc bán riêng, thì dặng bớt giá làm mười phần trong một trăm.

Ái lấy hùn mà muốn thời thì đủ ba mươi năm mới lấy vốn dặng, như thời trước hàng ấy thì bán phần mình cho kẻ khác.

Cách tính toán sổ sách sắp đặc thì phủ thác cho mười người sáng tạo đó lo những người hùn khỏi tính dền.

Còn cách tính và nhóm sáu tháng một kỳ, thì trong hai trăm phần hùn hai mươi người dền nhóm thay mặt cho cả hai trăm người ấy, nghĩa là một người trong mười, cách lựa người thay mặt thì tùy theo ý người hùn sẽ bắt thăm mà lựa, theo trường hiện tên người hùn sẽ gọi cho mỗi người một trương, dặng hiệu rồi lựa mà cử.

Xin anh em lớn nhỏ rằng tin nhau mà lập nhà in này là đều cần dùng cho chúng ta lắm. Xin xét một phần có năm chục ngàn, số bạc này cũng không bầy nhiều, xin xét mà làm gìn cho vững lắm.

Ái có muốn lấy mấy phần xin gửi thơ dền, cho bốn quán rồi sẽ gọi giấy hùn dền tại nhà còn bạc hùn sẽ đóng vô nhà thơ.

Đều làm bạc muốn nghe nhiều mà nhiều người hùn, thì ra ít, tuy vậy chớ đều làm chắc chắn, cố làm giấy lập nhà in dữa mặt notaire hay là quan chánh án ; còn số làm giấy hùn mỗi trương đều có quan án ký tên vào và số chánh số trương cũng phải có quan ấy ký tên.

Xin một điều chớ sự gian lận, đầu có muốn gian, cũng khó nổi dan chớ dặng.

Lương-Dù-Thức, Bèn-tre.

Tam-quốc-chí tục dịch

(tiếp theo.)

Hồi thứ mười lăm.

Thái-sư-Từ đầu rùi Tiêu-bá-Vương, Hồ-bá-Phù đánh rớt Nghiêm-bạch-Hồ.

Trương-Phi rút gươm muốn tự vận, Huyền-Đức chạy lại ôm, rồi dực gươm quần xuống đất, nói : « Người xưa nói rằng : anh em như tay chơn, vợ chồng như y phục, y phục rách còn khá vá, tay chơn đứt chẳng khá nối. Ta ba người nơi vương đạo kết nghĩa, chẳng câu đồng sanh, chính nguyên đồng tử ; nay tuy thành tri và vợ con đã mất rồi, đầu nó khiến cho anh em nữa chừng mà bỏ nhau ; thành tri vốn chẳng phải của ta ; còn như gia quyền tuy bị sa, Lữ-Bô ắt chẳng nở mưu hại, còn có lẽ thiết kê mà cứu dặng. Hiến-dệ mới làm một phen, dền chi mà muốn liều mình vậy. » Nói rồi cả khóc. Quang, Trương đều cảm khóc theo. — Viên-Thuật hay Lữ-Bô dực Từ-châu rớt, sai người luôn đêm dền chỗ Lữ-Bô, hứa cho lương năm muôn học, ngựa 500 con, vàng một muôn lượng, gấm nhiều một ngàn cây ; dặng khiến hiệp công đánh Luru-Bị. — Bồ mừng, khiến Cao-Thượn lãnh binh năm muôn chặn dặng sau Huyền-Đức. Huyền-Đức nghe dặng tin ấy, nhơn lúc mưa đêm rút binh bỏ Hu-gi mà chạy, tính muốn qua phía đông tới đất Quảng-Lãng. Cao-Thượn dền, Huyền-Đức đã đi. Cao-Thượn với Kỳ-Linh ra mắt nhau, dặng đòi những vật hứa cho đó. Linh nói : « Ông và kéo quân về, dùng tôi ra mắt Chúa-công tôi, rồi sẽ cho. » Cao-Thượn biệt Kỳ-Linh kéo quân về ra mắt Lữ-Bô. thuật dù mấy lời Kỳ-Linh nói. Lữ-Bô lúc đang nghỉ, bỗng có

thơ Viên-Thuật dền. ý thơ nói : « Cao-Thượn tuy có dền, mà Luru-Bị chưa trừ dặng, hãy chờ bắt dặng Luru-Bị rớt, thì sẽ dữa những vật hứa cho đó. » Bồ giận, mắng Viên-Thuật là dữa thật tin, muốn dầy binh đánh đó. Trấn-Cung nói : « Chẳng khá, Thuật cứ hiểm dật Thọ-dương binh đông lương nhiều chẳng khá khinh địch, chi cho bằng thỉnh Huyền-Đức về Tiêu-bái, khiến làm người vấy kiên của ta ; chớ một ngày kia sai Huyền-Đức đi tiên phong, lúc ấy trước đánh lấy Viên-Thuật. sau lấy Viên-Thiệu, dặng hoành hành trong thiên hạ vậy. » Bồ nghe theo lời ; khiến người đem thơ rước Huyền-Đức về. — Huyền-Đức dẫn binh qua bướng dặng tới đất Quảng-lãng, bị Viên-Thuật cướp trại hao binh hơn phần nửa, lúc đang trở về gặp người của Lữ-Bô đem thơ, Luru-Huyền-Đức xem thơ cả mừng. Quang và Trương nói : « Lữ-Bô là dữa không nghĩa, chẳng khá tin nó. » Huyền-Đức nói : « Người dả có tình tốt dãi ta nghi mà làm chi. » Bèn dền Từ-châu. Bồ e Huyền-Đức nghi hoặc, khiến người đưa gia quyền về trước. Cam-phu-nhơn và Mè-phu-nhơn ra mắt Huyền-Đức, đều nói những việc Lữ-Bô khiến binh giữ nhà cửa, cầm người chẳng cho vào, lại thường sai kẻ thị-thiếp đưa vật dùng, không để thiếu. — Huyền-Đức nói với Quang và Trương : « Ta rõ biết Lữ-Bô ắt chẳng hại vợ con ta. » Bèn vào thành tạ Lữ-Bô. Trương-Phi giận Lữ-Bô chẳng khứng vào, phụng hai chị dâu đem về trước nơi Tiêu-bái. — Huyền-Đức vào ra mắt lấy tạ Lữ-Bô. Lữ-Bô nói : « Ta chẳng phải muốn cướp thành, nhơn linh dệ Trương-Phi ở đây ý say rượu giết người, e có lỗi việc, cho nên dền giữ gìn cho đó vậy. » Huyền-Đức nói : « Bị muốn nhường cho anh đã lâu vậy. » Bồ làm bộ nhường lại cho Huyền-Đức ; Huyền-Đức hết sức từ, trở về dền binh nơi Tiêu-bái. Quang và Trương trong lòng bất bình Huyền-Đức nói : « Ép mình thủ phận dặng chớ thời trời, chẳng khá tranh với mạng vậy. » Lữ-Bô khiến người đưa lương gạo lụa vải, từ đây hai nhà hòa hảo, không chuyện chi nói. — Nói về Viên-Thuật, dãi yền tướng sĩ nơi Thọ-dương, có người phi báo rằng : Tôn-Sách đánh quan Thái-thủ Lục-Khương nơi Lư-giang dặng thắng mà về. — Thuật kêu Sách dền ; Sách lay nơi dưới nhà, hỏi việc mệt nhọc rớt khiến ngồi yền ấm. Nguyên lay Tôn-Sách từ chơn cha rớt về ở đất Giang-nam, lẽ kẻ hiến chuộן kẻ sĩ, sau

nhơn Đào-Khiêm với người cậu là Ngô-Kiến Thái-thủ dãi Đon-dương chẳng hòa, bèn đem mẹ và cả nhà về ở đất Khúc-a ; còn mình thì qua đất Viên-Thuật. Thuật yêu lắm, thường than rằng : « Trời khiến Thuật có con như Tôn-Lang ; sau khi thác rớt cũng không hơn chi. » Mới khiến làm chức Hoài-nghĩa Hiệu-húy, dãn binh đánh Kinh-huyện, Thái-sư Tô-Lang, dặng thắng. — Thuật thầy Sách mạnh lại khiến đánh Lục-Khương, nay cũng dặng thắng mà trở về. — Ngày ấy tang-liên, Sách về dinh trại, thầy Thuật lễ dãi mình nơi trong tiệc rất ngạo, trong lòng buồn bực, bèn đi chơi trong sân, lúc có trăng ; nhơn nhớ cha là Tôn-Kiến anh hùng như vậy, dền nay phận mình trời nối, nghĩ dền đều đó bèn khóc rống lớn lên. Bỗng thấy một người ở ngoài đi vào cười lớn nói : « Bá-Phù chuyện chi như vậy, Tôn-Công lúc còn sống thường hay dùng ta, nay tương-quan nếu có việc chi chẳng quyết, sao không hỏi ta, lại để khóc một mình vậy. » Sách xem đó là người họ Châu tên Trị tự là Quân-Lý ở đất Đon-Dương gốc là người Chương-nhơn, khi trước theo làm quan tưng-sự với Tôn-Kiến. Sách lau nước mắt mới người ấy ngồi rồi nói : « Sách mà khóc ấy là hơn mình chẳng dặng nỗi cái chi của cha vậy. » — Trị nói : « Trường quân sao chẳng thừa với Viên-công-Lộ, mượn binh qua đất Giang-dông, giả danh rằng cứu Ngô-Kiến, thiết toan đại nghiệp, để chi khôn nơi dưới tay người lâu vậy. » Trong lúc đang thương-nghị bỗng có một người vào mà nói rằng : « Việc của các ông mưu đó tôi đã hay, trong tay tôi có trăm người kẻ thù hạ rống mạnh, vậy tôi tạm giúp cho Bá-Phù, tự như sức một ngựa. » Sách xem người ấy là Mưu-sĩ của Viên-Thuật, người ở đất Nhữ-dương, huyện Tề-dương, họ Lữ tên Phạm tự Tử-hoành. Sách cả mừng mời ngồi dặng nghị chung. Lữ-Phạm nói : « Chỉnh e Viên-công-Lộ chẳng khứng giúp binh. » Sách nói : Ta có ngọc tỷ truyền quốc của cha ta mà để lại, dùng đó để làm của tin có dặng không. » Phạm nói : « Công-Lộ muốn cho dặng của ấy đã lâu, nay dùng ngọc ấy cho người căm mà làm tin, ắt khưng phát binh. » — Ba người kẻ nghị đã định, ngày thứ Sách vào ra mắt Viên-Thuật khóc lay nói : « Thủ cha chẳng dặng trả, nay cậu là Ngô-Kiến bị quan Thủ-sư Dương-châu Luru-Điều sở-bức, mẹ già và gia tiều của Sách đều ở đất Khúc-a ắc

phải bị hại; Sách giám mượn búng binh vài ngàn qua sông cứu nạn, dâng thăm mẹ, e Minh-công chẳng tin, có ngọc lý của cha để lại, xin quyền, đồ làm của tin ». Thuật nghe nói có ngọc lý, lấy ra mà xem cả mừng nói rằng: « Ta chẳng phải là câu ngọc lý này, nay và quyền để lại đây ta cho mượn binh ba ngàn, ngựa năm trăm con, người binh định rồi khá mau về đây. Người chức vị thấp thôi khó dữ quyền lớn, ta biểu lâu cho người lãnh làm Chiềc-hoành Hiệu-hứ Điện-khâu Tướng-quân, nội trong ngày nay lãnh binh đi đi ». Sách lấy tạ bèn dẫn quân mã, dài lãnh Châu-Tri, Lữ-Phạm và mây tướng cũ, Trinh-Phổ, Huỳnh-Cái, và Hàng-Đương, lựa ngày giãy binh.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Hoàng-Thiên bắt phụ hảo tâm nhơn.

Cuộc thế phân vân, tang diển thương hải, hết lời li loạn rồi, binh định nhơn dân, Tân-Trèo quân hạt, thiên hạ đều lạc nghiệp an cư. Có tên Nguyễn-Sanh, người tỉnh An-giang, huyện Đông-xuyên (1), vẫn là con nhà thê gia, lúc nhỏ theo thầy học tập văn chương được 14 tuổi mới thôi nhu học, sang qua Thời tự: học được 4 năm, chịch hạch đậu, vào nhà học soạn, gần được hai năm, bởi vận người chưa đạt nên khiến cho người cha là Nguyễn-Ông, ở nhà nhâm bệnh. Khi anh ta được tin cha đau, mới xin phép thầy đứng về thăm: thấy không cho, cực chẳng đã phải đi lên về nhà vì không rõ bệnh cha khinh hay trọng, về hơn một tháng, đến lúc cha mạnh, thì anh ta lật đật, từ cha mẹ mà vào trường; đến nơi sở học trò thầy đã bỏ tên rồi, anh ta khóc mà trở về và than rằng: « Thiên hỡi! Thiên hỡi! Bất tề ngã hàng nhơ, hà sử gian nan chỉ thậm. » Khi về nhà rồi, thì cứ an thường thủ phận, Thần tình mẹ khan, thờ cha kính mẹ chẳng giám sai ngoa, từ đây vận nhả càng ngày càng suy, ông Nguyễn-Ông thì già yếu bệnh hoạn hoái, nên anh ta bởi rồi chẳng biết làm thế nào cho có tiền mà nuôi dưỡng cha mẹ, bởi con nhà học trò yếu đuối; may nhờ có bà mẹ là Đặng-

(1) Đây giờ cái là Tân-châu-phủ.

Thị, tuy tuổi đã Tri-Thiên mặt lòng, chớ cũng còn sức bán buôn má độ nhứt, đỡ qua ngày tháng dặng. — Vừa dặng một năm, có người muốn mượn Nguyễn-Sanh đi làm Tài-phủ, mỗi tháng cho chừng 9, 10 nguyên bạc. Thường con nhà nghèo, hễ ai kêu đi làm có tiền thì lật dật chịu đi, từ anh ta có công việc làm rồi, thì mỗi tháng lương tiền đều đem đủ về cho mẹ, bà lấy đó mà buôn bán và nuôi dưỡng cha già; còn anh ta thì cứ giữ bốn phận, làm việc cần cần siêng năng đến nỗi người chủ tiệm đem lòng thương, và tin cậy như con em trong nhà. Thuở ấy trong làng có một bà già tên là Trần-Ấu, ở góa buôn bán má mồi con, bà ấy có 7 con chết ba còn bốn; bà gái một trai, con gái lớn tên là Văn-Thị, con thứ Văn-từ-Nương, con kẻ đó Văn-thật-Nương, còn con trai út tên là Văn-bác-Lang; năng Văn-Thị đã dặng 18 tuổi rồi, mà tánh thiệt thà, ăn ở nhỏ nhen nề nã, điệu dàng, công dụng ngòn dừ dừ. — Bữa kia Nguyễn-Sanh đi gião chơi ngan qua quán, liếc thấy nàng Văn-Thị đang ngồi trong quán mà bán hàng, coi điệu dặng thì khen thầm rằng: « đời này đâu có người con gái ăn ở dặng như vậy », anh ta bèn giả đồ vào quán mà mua đồ, dặng coi tình ý nàng ấy, khi vào tới nơi thì nàng Văn-Thị đứng dậy chào hỏi khoan thai rằng: « Chẳng hay người muốn mua chi? Anh ta mắt cứ nghe ngào, chẳng biết mua chi mà trả lời; may đâu gặp thầy trong rõ hàng của chị ta có một cái hoa hường còn tươi tốt lắm, bèn mượn cớ ấy mà hỏi chị ta rằng: « Tôi muốn mua hoa hường của cô, chẳng hay cô có muốn bán chăng? » Chị ta cười mà trả lời điệu ngọt rằng: « Sao không bán, hễ hoa mới nở còn đương tươi tốt thì phải bán, nếu không, để tàn rồi có ai mà mua cho mình, nhưng mà hoa này tuy không lấy chỉ chớ quý bầu mợ dấn, song cũng lựa người mà bán. » Anh ta nghe hiểu ý, liền vọt miệng hỏi nhay rằng: « ước như tôi mua có bán chăng? » Nàng Văn-Thị mắt cứ tím thình, hỏi lâu mới trả lời rằng: « Được dừ hạnh như người mua mà không bán chớ còn để mà đợi ai, nhưng vậy người có muốn mua thì xin hỏi mẹ tôi, chớ tôi không dám tự chuyên một mình. » Nghe qua lời nàng Văn-Thị nói, đẹp ý vừa lòng, chíp lấy dẻ búng, về nhà trần trọc tự tưởng năng Văn-Thị luôn, mà chẳng giám cho cha mẹ hay. — Còn vợ chồng ông Nguyễn-Ông mà tuy đã

nghèo rói, mà thầy con có tánh hiền hạnh và biết lo làm ăn thì mừng; lúc rảnh việc nhà thì hai ông bà mới bàn luận cùng nhau rằng: « nay vợ chồng ta đã già yếu hơn bảy mươi tuổi rồi, mà có một thằng con trai, mà nó thì còn thơ ấu lắm, nếu lão với mụ mà có một mai đi rói, thì nó biết lấy ai mà nương dựa; vả lại sách có câu: (Nam đại bất hôn, như liệt mã vô cường); mà nay nó đã 20 tuổi rồi, vậy thì mụ coi chỗ nào từ tề xứng dặng, giàu nghèo chẳng nề chi, miếng là cái nhà cho biết đều thì đủ, dặng má lo cưới vợ cho nó, trước là cho tận mặt già, sau nữa chẳng may mà tôi với bà có khi thê đi rói thì con nó đã có đời hạn sẵn, nó làm ăn với nhau, thì tôi cũng đành nhắm mắt vậy. » khi ông bà bàn luận vừa xong liền kêu Nguyễn-Sanh mà nói rằng: « Nay cha mẹ đã gần dật xa trời rồi, mà con thì còn thơ ấu, chẳng may cha mẹ có trăm tuổi rồi, thì con ở lại bơ vơ một mình; nên cha mẹ muốn kiếm vợ cho con, cho đủ đời dừ má làm ăn cho kiếp chúng kiếp bạn, chẳng biết búng con tính làm sao? »

(Sau sẽ tiếp theo)

NGUYỄN-CHÍNH-SẮT, Bạc-liêu.

LỜI RAO

NHÀ IN VÀ NHÀ BÁN SÁCH CỦA

ÔNG CLAUDE VÀ CÔNG-TI

ở đường Catinat, số 199 và 123 :

Có bán các thứ thơ chữ quốc-ngữ và thơ Lục-Vân-Tiên mới in lần thứ năm, giá một cuốn là sáu cắt bạc, (0\$60) ai muốn mua thì đến tại nhà bán sách mà mua, còn những quan có ở xa hãy mà muốn mua thì xin phải gởi thơ và mandat poste, nói trong thơ để chỗ ở và tên họ cho rõ ràng, thì ông CLAUDE, sẽ gởi chỗ lập tức chẳng sai.

Quảng văn thi cuộc.

(cuộc thứ nhứt)

Nay muốn mở một cuộc thông đồng cho văn nhơn tài từ xa gần vui chơi với nhau cho dể. Tuy xa cách mặt dẫu, chớ cũng đồng thình khi.

Xưa nay, ai này đều biết bài thơ « Lão-kị quy y » là hay, không ai họa lại được cho bằng. Vậy nay dôi, ngược lại ra để như sau này mà làm thử coi có hay chăng.

« Thanh ny hồi tục »

Xin chừ dai nhơn tài từ rảnh làm chơi văn chi cũng được, làm rồi xin biên ra ký tên cùng để chỗ ở, bỏ vào thơ gởi cho M. Huế, thầy giáo trường Bìn-tre, sẽ ra công bố, mời những kẻ lão thành văn nhơn tài từ nhóm lại duyệt coi sắp theo thứ lớp. Ba bài, thứ nhứt, thứ nhì, thứ ba sẽ biên giới xin in vào Nhứt-trinh cho chừ qui-viên nhơn lắm.

Lại thấy ấy sẽ kính gởi cho ông chủ bút bài thơ thứ nhứt một bộ sách coi chơi, lấy tình con nhà mợ diệu với nhậu.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHƠN MẠNG

Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa (LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Sài-gòn, đường Bonnard số 39, xin kính rao cho thiên-hạ dặng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép đời-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi. Ấy vậy, xin những người có cang dự đến việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng-ngừa kẻ lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà đến khuyến-lơn cho thiên-hạ lầm theo các việc lý tài trái trong qui-chê chương trình của Công-ti.

Cáo Bạch.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí cầu du, người hay suy nghĩ cùng kẻ yêu gáy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycéro-kola hay là Glicéro-Arsenié của thầy Henry Muré. Bán tại tiệm thầy Berenguier ở Sài-gòn mới về giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai về thì giá tám quan.

BỘN QUÁN CẢN TÍN

Bộn quán kính ít lời trước kiêu lỗi với chư qui hữu, sau xin trấn tĩnh cho rõ lẽ dục trong: Nhứt trình Nông-cỏ-mĩn-đàm lập từ 1^{er} août 1901, đến nay, cũng gần giáp một năm, nhờ ơn của các qui-hữu mua mà xem dặng ba trăm hai mươi lăm vị. Xin chư qui hữu xét coi anh em chúng tôi, chẳng những lỗ công mà thôi, mà lại lỗ tiền nữa. Tuy vậy mà đều làm hữu ít cho người, thì anh em chúng tôi đâu lỗ công đâu lỗ tiền, cũng chẳng mỗi chi, nguyên làm sao cho đến thành sự cho người mới thôi. Thương ôi! Chẳng những là ít người muốn xem mà thôi, mà lại trong số ba trăm hai mươi lăm người mua, thì có hai trăm lẻ đã trả tiền. Xin coi như vậy thì hẹp cho chúng tôi lắm.

Nay chúng tôi xin đạm trộn những chư vị chưa trả vô, nhứt trình này, đặng nhắc cho nhớ rõ, rằng gởi bạc đến cho bộn quán, dùng mà xài đỡ kéo lỗ nhiều lắm. Xin chớ phiền sao mà hỏi tiền, vì thiếu và lỗ nên phải hỏi.

NGÀY	N ^o d'ann ^e	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAO LÂU
HẠT TRA-VINH				
1 ^{er} Août 1901	1	Biêu, hội đồng	Hòa-hảo	1 Năm
>	2	Sơn-Phịch, cai-tổng	Bình-hóa	1 id.
>	3	Nguyễn-ngọc-Long, cai-tổng	Ngãi-thập	1 id.
>	4	Võ-vân-long, cai-tổng	Bình-khánh-thượng	1 id.
>	5	Nguyễn-khắc-Thành, cai-tổng	Bình-phước	1 id.
>	6	Nguyễn-vân-Hội, cai-tổng	Ninh-thuận	1 id.
>	7	Tăng-Rất, cai-tổng	Đại-dư, Ngãi-long-thượng	1 id.
>	8	Thạch-kim, cai-tổng	Hiệu-tử	1 id.
>	9	Hồng-khánh-Vân, phó-tổng	Tiêu-cán	1 id.
>	10	Nguyễn-vân-Búc, cai-tổng	Hưng-nhon, Ngãi-long-thượng	1 id.
>	11	Trần-vân-Tập, phó-tổng	Trà-nhiều-thượng	1 id.
>	12	Trang-vân-Chữ, cai-tổng	Thanh-nguyên	1 id.
>	13	Sơn-Keo, cai-tổng	Kỳ-la	1 id.
>	14	Hồ-vân-Trạch, cai-tổng	Trương-lộc	1 id.
>	15	Phạm-ngọc-Châu, phó-tổng	Trương-lộc	1 id.
>	16	Phạm-vân-Lôi, hương-sur	Long-thé, Bình-trị-hà	1 id.
>	17	Nguyễn-vân-Phương, hương-chủ	An-tĩnh, Thạch-hòa-trung	1 id.
>	18	Trần-ngọc-Chương,	Cầm-huê, Bình-hóa	6 tháng
HẠT MY-THO				
1 ^{er} Août 1901	19	Đoàn-vân-Phú, Interprète	Tribunal	1 Năm
>	20	Đoàn-công-Luân, propriétaire	Mỹ-chánh, Thanh-phong	1 id.
>	21	Nguyễn-vân-Bình, hội-dồng	Phong-phú	6 tháng
>	22	Ngô, cai-tổng	Lợi-Thuận	1 Năm
>	23	Hy, huyện	Caibè	1 id.
>	24	Tông, Interprète	Commissariat	1 id.

NGÀY	N ^o d'ann ^e	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAO LÂU
HẠT RACH-GIA				
1 ^{er} Août 1901	61	Chiêu, thôn-trưởng	E. V.	1 Năm
HẠT CÁN-THO				
1 ^{er} Août 1901	23	Võ-vân-Hương, hương-cá	Mỹ-khánh, Định-bảo	1 Năm
>	26	Bùi-hữu-Thoại, hương-thần	Nhon-ngĩa, id	1 id.
>	27	Nguyễn-thành-Tri, hội-dồng thăm-án	Nhon-ai, id	1 id.
>	28	Trần-thiện-Quốc, hội-dồng	Trà-nóc	1 id.
>	29	Thức, Secrétaire	Perception	1 id.
>	30	Võ-vân-Huỳnh	Trần	1 id.
HẠT GỎ-CÔNG				
1 ^{er} Août 1901	33	Dương-vân-Vặng, secrétaire	Inspection	1 Năm
HẠT BAR-IA				
>	34	Bùi-thành-Liêm, hội-dồng	Long-diên	1 Năm
>	35	Trần-quan-Thuán, huyện	E. V.	1 id.
>	36	Thiệu, secrétaire	E. V.	1 id.
>	37	Trần-vân-hùng, cai-tổng	Phước-hưng-thượng	1 id.
>	38	Đước, phủ	E. V.	1 id.
HẠT GIA-ĐINH				
>	39	Nhon, secrétaire	id.	1 Năm
>	40	Phan-quan-Chân, secrétaire	id.	1 id.
>	41	Phạm-hữu-Thành, id	id.	1 id.
>	42	Nguyễn-vân-Quyên, cai-tổng	Long-vĩnh-hạ	1 id.
>	43	Nguyễn-lộc-Trình, cai-tổng	An-thành	6 tháng
>	44	Xã-trưởng	Lính-chiếu-tây, An-diên, Thủ-đức	1 Năm
HẠT BEN-TRE				
>	45	Nguyễn-quần-Quần, hội-dồng	Bảo-đức	1 id.
>	46	Đoàn-vân-Song, cai-tổng	Minh-thiện	6 tháng
>	47	Nguyễn-kiên-Hộ, xã-trưởng	An-thành, Minh-đạo	1 Năm
>	48	Nguyễn-tương-Hưng, phó-tổng	Minh-đạo	1 id.
>	49	Phạm-trình-Tường, cai-tổng	Minh-quốc	3 tháng
THÀNH SÀI-GON				
>	50	Học, huyện	4 ^{er} bureau Gouvernement	1 Năm
>	51	Tru, Interprète	10, Pellerin	1 id.
>	52	Hiệu	Imprimerie Legros	1 id.
>	53	Phong, Secrétaire	Imprimerie l'opinion	1 id.
>	54	Thiệt, Employé	30, Boulevard Charner	1 id.
>	55	Lính, Employé	50, Quai Arroyo Chinois	1 id.

NÔNG CỎ MİN ĐAM

NGÀY	NUM D'ORANE	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAO LÂU
HẠT SA-DEC				
63		Nguyễn-tân-Quyển, Phó-tổng	Phong-mâm	1 id.
HẠT SCC-TRANG				
64		Lê-quan-Minh	Thom-dôn, Vàm giầy-tho	1 id.
65		Huỳnh-vân-Bửu, cai-tổng	Bình-khánh	1 id.
66		Trần-Ngọc-Bình, phó-tổng	Bình-khánh	1 id.
67		Lương-dức-Ngải, cai-tổng	Bình-hòa	1 id.
68		Trần-vân-Gồng, phó-tổng	Bình-hòa	1 id.
HẠT VINH-LONG				
71		Võ-văn-bài Propriétaire	Hanh-lâm, Bình-thiền	1 id.
HẠT CHO-LON				
72		Nguyễn-hữu-Thường, cai-tổng	Long-hưng-hạ	1 id.
73		Nguyễn-vân-Tịnh hội-đồng	Long-hưng-hạ	1 id.

NĂM NHÂM DÂN

(1902)

NGÀY LANGSA	THANG SAU LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG NAM ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG SAU LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG NAM ANNAM
1	DIMANCHE	25	CHỨA NHỰT	16	Lundi	11	Thứ hai
2	Lundi	26	Thứ hai	17	Mardi	12	Thứ ba
3	Mardi	27	Thứ ba	18	Mercredi	13	Thứ tư
4	Mercredi	28	Thứ tư	19	Jeudi	14	Thứ năm
5	Jeudi	29	Thứ năm	20	Vendredi	15	Thứ sáu
			Tháng năm Annam	21	Samedi	16	Thứ bảy
6	Vendredi	1	Thứ sáu	22	DIMANCHE	17	CHỨA NHỰT
7	Samedi	2	Thứ bảy	23	Lundi	18	Thứ hai
8	DIMANCHE	3	CHỨA NHỰT	24	Mardi	19	Thứ ba
9	Lundi	4	Thứ hai	25	Mercredi	20	Thứ tư
10	Mardi	5	Thứ ba	26	Jeudi	21	Thứ năm
11	Mercredi	6	Thứ tư	27	Vendredi	22	Thứ sáu
12	Jeudi	7	Thứ năm	28	Samedi	23	Thứ bảy
13	Vendredi	8	Thứ sáu	29	DIMANCHE	24	CHỨA NHỰT
14	Samedi	9	Thứ bảy	30	Lundi	25	Thứ hai
15	DIMANCHE	10	CHỨA NHỰT				