

TUẦN BÁO NÔNG CỎ MÍN ĐÀM

01 - 44

TUẦN BÁO
NÔNG CỎ MÍN ĐÀM

01 - 44

01 - 8 - 1901

03 - 7 - 1902

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LAM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tức danh đường Kinh-lập) số 125. Xin anh em chờ lộn.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sốt dẻo và bánh sừng-bò chấy beurre (bánh mềm)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mặt, bánh bò chấy mặt.

TẠI TINH MYTHO
Tiệm ngành ở đường mé sông tại chợ số 10. Mỗi bữa đều có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhưt hảo hạng. Có rượu chát, rượu bière, limonade.

Có trừ nước đá.
Đủ thuốc y-được tây.

Nội hạt ai mua vật gì thì xin gởi mau mắn và tử tế hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre, Cái-bè, Cấn-thơ, Hà-tiên Sóc-trăng, Vĩnh-long và Sadéc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gởi thơ cho tôi, tên ROUX tại Mỹ-tho.

TẠI CAP SAINT JACQUES
(Vũng-tàu)

Có tiệm và ở bánh mì tại đường de Lanessan. Lành nạp bánh cho các cơ binh. Có gỏi bánh mì qua bán tại Bà-Rịa.

TINH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phố Châu-trần-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để lâu đừng đi đường, hay là đi rừng đi rú thì cũng có bán.

NĂM NHÂM-DẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM
1	Samedi.....	22	Thứ bảy	16	DIMANCHE.....	7	CHUẢ NHỰT.
2	DIMANCHE.....	23	CHUẢ NHỰT.	17	Lundi.....	8	Thứ hai
3	Lundi.....	24	Thứ ba	18	Mardi.....	9	Thứ ba
4	Mardi.....	25	Thứ tư	19	Mercredi.....	10	Thứ tư
5	Mercredi.....	26	Thứ tư	20	Jeudi.....	11	Thứ năm
6	Jeudi.....	27	Thứ năm	21	Vendredi.....	12	Thứ sáu
7	Vendredi.....	28	Thứ sáu	22	Samedi.....	13	Thứ bảy
8	Samedi.....	29	Thứ bảy	23	DIMANCHE.....	14	CHUẢ NHỰT.
9	DIMANCHE.....	30	CHUẢ NHỰT.	24	Lundi.....	15	Thứ hai
			Tháng hai Annam	25	Mardi.....	16	Thứ ba
10	Lundi.....	1	Thứ hai	26	Mercredi.....	17	Thứ tư
11	Mardi.....	2	Thứ ba	27	Jeudi.....	18	Thứ năm
12	Mercredi.....	3	Thứ tư	28	Vendredi.....	19	Thứ sáu
13	Jeudi.....	4	Thứ năm	29	Samedi.....	20	Thứ bảy
14	Vendredi.....	5	Thứ sáu	30	DIMANCHE.....	21	CHUẢ NHỰT.
15	Samedi.....	6	Thứ bảy	31	Lundi.....	22	Thứ hai

NÔNG-CỎ MÊN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE
MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÁN NHỰT TRÌNH	Người bản quốc	CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO	ANNONCES
	mỗi năm... 5 \$ 00		
Tại Đông-dương	Người-Lang-sa cùng ngoại quốc... 10 \$ 00.	SAIGON	1 ^{re} Page le cent..... \$ 1 50
			ĐƯỜNG CAP St.-JACQUES, SỐ 12
Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00			3 ^e Page le cent..... \$ 0 80
			4 ^e Page le cent..... \$ 0 60

Lời Rao

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quản chủ nhơn mà thương-nghị

Cầm không ai đăng in Tam-quốc lại như trước này vào các thư sách, hay là làm riêng một cuốn cũng không đăng

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Từ khởi đoan luận việc đại thương trong Nam-Kỳ, chỉ chỗ lợi chỗ hại, việc nên việc hư, đều phải đều quây, chính có ý làm cho rõ thấy lợi hại thành suy, cho người bản-quốc trước nữa là xem coi phải chăng, sau nữa làm cho đất lợi cho người. Vậy mà nghe đi nghe lại xét phải xét chẳng, thì thế tình phân phân bất nhứt, ấy là một điều cũng tại phong tục tự nhiên;

người cho luận phải, kẻ cho nói sai, người tưởng làm đúng, kẻ nghĩ không kham. Xét lại cho kỹ, thì khó mà luận biện cho đúng. Vì sao mà khó vậy? Khó là vậy: Người làm luận, rắng sức nghĩ nghị, tìm kim cho rõ đều phải lẽ quây, việc nên, việc tẻ trong bốn xứ, chỗ lợi chỗ hại trong nước; những điều ấy là đều hiện hữu ở trước mặt mỗi người, nếu người để dư công, mà ngồi nghĩ một giây lát; thì thấy rõ những điều luận ấy. Có quả vậy hay không? Cũng bởi rõ biết rằng lời nói giữa người con mắt xem trong mười ngón tay chỉ. Nếu nói những điều không có, chỉ cho khỏi bị người chê bai rằng nói không nhảm. Bởi nghĩ vậy nên phải rắng mà từ từ lượng; lựa những điều hiện tại mà luận, đừng cầu cho người đồng ban, tìm phải lánh quây, tìm để lánh khổ, tìm vui lánh buồn, tìm giàu lánh nghèo. Xét cho kỹ, thì cũng biết rằng có công nhọc. Buồn thay cho lúc! hoặc sớm làm chẳng?

hoặc muốn làm chẳng? Nền gặp khi nhơn tình dung dị, thế cuộc cao dè, luận cho phải cũng ít người xem xét, bằng cho nhầm cũng thiếu kẻ ngó coi. Ví như có xét có coi thì sơ qua nét mực dợt đen, phớt mặt hàng in ngay vậy; như vậy mà bỏ qua thì cũng là vui cho kẻ nhọc sức luận bàn; ngặt không! Xem coi không xét không tìm, thầy lược lại rằng nói sai. Sao nỡ mà nói vậy? Chẳng hạn lẽ phân minh? Hễ sanh ra trong trần thì mỗi người đều có ngũ quan; sự phải chăng lẽ nên hư, tuy lời không thốt ra, chớ lượng tâm rõ biết, việc chưa rõ thì trong lòng cũng chưa rõ, nỡ nào mà miệng nói ước chừng; như vậy thì hại thế thật cơ quan, đường ấy khiến nhơn tình vong bốn cảnh, Tôi cúi xin cùng chư qui hữu một đấng, cho lời nhắc việc cần kiệp trong lý luận; nếu muốn biết lẽ phải quấy đúng trật dè như chơi lời luận bàn tuy xấn xít như kén lăm song biết mỗi nó buồn ra đường gọn chỉ: Lời luận buồn là đại lợi trong thế gian, không tin chất xin hỏi người thương có; người Nam-Kỳ, tánh ít ưa buồn, chẳng phải vậy, thì xem coi mây chớ; tục nghĩ sợ người tham kẻ lận, tưởng không thì xin hỏi mấy nhà giàu. Người nghèo thường hay ăn trước trả sau, nghĩ chẳng phải, hãy tỏ cùng người mượn ruộng; người bốn-quả hổ nghèo thì khó gượng, chẳng tin tới, xin đạo đền nhà đóng. Người mình không tưởng có tưởng không, may ruồi ấy đổ cho sỏ vụn; không phải vậy, xin hỏi trang bài bạc, nếu không y, tôi chịu tạ một trâu; cũng vì không suy nghĩ cho sáu, cứ một lẽ đồng đưa theo thời thế tôi luận tánh nhơn dân hay tệ, làm thì ít phá thì nhiều; xét lại thứ lời ngay hay vậy? Những mỗi lợi tha bang, tận thủ, kẻ hết xem lời phải hay chẳng? Ngặt người mình chưa rõ dạng cơ quan, nghề buôn bán phải đồng người mới mạnh, mạnh bởi nhiều người thì nhiều vốn, mạnh nhờ nhiều trí thì ít sai; sanh ra đời, ai cũng như ai, sao nỡ để lợi về người này, còn hại thì mình chịu. Cũng tại bởi lòng người tiểu tiểu, không dám làm cho ra chuyện phản mình, khiến buồn chung thì e sợ việc giang-tà, còn số sách để làm chi mà phải ngại; xét tạo vật có sanh thì có hại, lẽ nào mà lo sợ việc hao mòn; miếng làm sao an ổn cho cháu con, làm gương trước dè kẻ sau bắc chước; vì sợ sệt, hỏi chớ sống hoài mà giữ của? Thạch-Sùng, còn nay chẳng thấy

dầu. Xin một đấng suy xét cho sáu, rằng tập tục dạng quen nghề thương cỏ. Đặng như vậy on trời vô lộ, giúp nhơn dân nhuan gọi lâu dài, xin anh em lớn nhỏ ai ai rằng xét lại những đấng có ích.

Mấy lời trước đây, là tôi chỉ chớ những đấng tôi đã luận rồi; như không tin xin xét và bởi những người nghề nghiệp thì rõ hiểu rằng, lời tôi luận có hay không? Còn sau đây tôi xin đem một việc thí dụ chớ vì qui-hữu trước xem chớ; sau nghĩ thử coi việc luận biện, thì phải nghĩ nghĩ kiếm tìm; còn người mới xem qua không muốn mất công mà xét giùm, lại ngỡ là nói sai; hoặc cũng có chỗ sai, là cũng vì nhiều việc thì phải có sai một hai; lại nỡ nào đi khi trường nhĩ thù đoán cho đánh.

Điếu ví dụ:

Có một người tuy sanh theo thường dân, mà có tánh thuận hậu ôn lương, nhà không giàu, mà đủ ăn không thiếu thốn, có một miếng đất thổ cư ở xa xa chợ, mà gần thành, mặt tiền có quan lộ mặt hậu có thôn-lộ; người ấy lời ba mươi tuổi, nghĩ mình cũng đã vừa lập gia-cư, thừa với cha mẹ cho ra riêng, đặng dua chen lập nghiệp theo đời. Cha mẹ vui lòng hiệp ý cho ở riêng; thì mỗi khi rảnh việc nhà, vợ chồng rủ nhau đi đền chổ miêng đất ấy, mà nhằm đi nhằm lại; xét tới xét lui; chớ bằng với vợ, vợ tính cùng chồng, để nửa cất nhà hướng nào, lập vườn khai mương đắp bờ làm sao; xét tính như thế đã hơn vài mươi lần; suy tưởng quá một năm. Đền lúc vợ chồng hiệp một ý rồi; kêu thợ vò gỗ cất nhà và mượn người khai mương đắp bờ, đặng lập vườn theo xung quanh nhà; lúc nhà cất rồi, về nhà mới; tục thường anh em thân bằng có hữu, đến hí hạ vui chơi; cũng có mấy ông kỹ lão đến thăm em cháu, đặng mừng cho vợ chồng làm ăn phần chân. Trong mấy người đến viên nhà mới, thì thiệt tình vui giùm cũng có, mà trong lòng không thiệt, thấy người lo làm ăn mà ganh ghét hơn ghét cũng có; người thiệt cứ một đấng khen và nhắc nhở cần vậy, cho vui lòng người chủ; còn mấy hợm tạt dờ, ít nói đấng chỉ; hề nói, thì cứ sửa vấy sửa vậy chỉ phải chỉ quấy. — Có một người tuy trọng chớ ít ưa, ý mình lớn, kêu người chủ nhà ra, mà nói như vậy: « Em cháu lo làm ăn cho kiệp chúng bạn, tâm chí như vậy

cũng vừa đặng; duy tao xem ý cháu kiêu, làm nhà coi khoe khoan; óc cao mái dành; còn lập vườn xem có ý bắc chước theo đại gia hào hộ; xem ra thì nhiều người ít ra; chớ chi mà cháu khai mương đắp bờ lại bé dợc; chớ có làm bé ngan, xem có ý xắt.» Người chủ tánh thiệt thuận phát; nghe lời trưởng thượng nói, thì vung nghe không cãi, e mich lòng. Nhơn người cha là bạn đồng niên đồng thời với người nói đó; biết rõ tánh tật dờ của người; mới trả lời giùm cho con mình: « Anh không thương cháu, anh nói vậy; chớ ví như kẻ con em mà nó hữu đại chỉ muốn bị và bắc chước sự đẹp của người trên trước, là đấng đáng khen, chớ lý nào mà chê? Còn sự lập vườn vợ chồng nó nghĩ nghĩ, suy xét đã hơn một năm rồi; vừa ý mới làm; anh là người mới tới trong một giây lát; xem phớt qua, không xét rõ; có lý chỉ mà lại tưởng ý anh phải hơn ý trẻ. Anh nghĩ lại coi có phải là: « Bạch què chi diêm khả vi, tư ngôn chi diêm bất khả vi. » Hết thấy cả nhà lớn nhỏ đều cười rộ ra một lượt; anh lớn ấy có ý thẹn. Váy cho nên, từ đây về sau, hề ai mà khen vợ chồng người lập vườn đó, thì anh ta cứ chưởi và dèm hoài.

(Sau sẽ tiếp theo)
Lương-Dù-Thức, Bèn-tre.

Tam-quốc chí tục dịch
(tiếp theo)

Tào-Tháo lãnh thánh chỉ, rồi hiệp với Bào-Tín đồng dấy binh đánh giặc nơi đất Thọ-Dương. — Bào-Tín tước vào chỗ hiểm địa bị giặc giết; Tháo rước theo binh giặc đến Tê-Bắc, binh dẫu hàng dặng vai muôn, Tháo dùng binh dẫu hàng đi tiến đạo, binh kéo đến dẫu thì thuận mà dẫu hàng hề; chẳng qua một trăm ngày, chiêu an; binh hàng dẫu ba mươi muôn dư, kẻ hết dờn ông dờn bà thì hơn một trăm muôn. — Tháo lựa binh ròng mạnh làm một đạo binh cờ xanh; còn bao nhiêu tha về làm ruộng. Từ đây Tào-Tháo oai danh mỗi ngày dẫu thêm; mới mau tả thơ báo về Trương-an. — Triệu-Đình gia phong cho Tháo làm Trần-dồng tướng-quân. — Tháo ở tại Giang-châu chiêu hiền

nap sĩ. Có hai chú cháu dền dẫu Tháo, người Đinh-châu tánh Tuấn tên Úc; tự là Văn-Nhước con Tuấn-Côn, lúc trước phò Viên-Thiệu, nay bị Thiệu phò Tháo. — Tháo nói chuyện với, bèn dợc dạ mà nói rằng: « Đây là Tử-phòng của ta vậy; bèn cho làm chức hành-quân Tư-mã; người cháu tên Tuấn-Du, tự Công-Đại, học có danh trong bốn biển, lúc trước làm Huỳnh-môn-thị-lang, sau thôi quan về làng, nay theo chủ dền dẫu Tào-Tháo, Tháo cho làm hành-quân giáo-thọ. Tuấn-Úc bảm rằng: « Tôi nghe trong Giảng-châu có một người hiền sĩ nay không biết người ấy ở dẫu? » — Tháo hỏi! Người tên chi? — Úc thưa: Tại Đông-quận, người Đông-A, họ Trinh tên Giục, tự Trọng-Đức. — Tháo nói: « Ta nghe tên đã lâu » bèn khiến người vào làng tìm hỏi; tìm dặng ở trong núi đọc sách. — Tháo mới bái thỉnh. Trinh-Giục dền ra mắt; Tào-Tháo cả mừng. — Giục nói với Úc rằng: « Tôi người quê hèn ít học, không đủ cho công ông tiêng dân, trong làng ông có một người họ Quách tên Gia, tự Phung-Hiêu, ấy là người hiền sĩ đương thời, sao chẳng với dền. » Úc nhớ lại mà rằng: « Ta quên phứt đi » mới thưa với Tháo mời dền. — Quách-Gia dền Giản-châu công luận việc thiên hạ; Quách-Gia mới tiêng cử người dòng giống của quan-võ ở tại Hoài-Nam, Thành-đức, họ Lưu tên Diệp, tự Tử-Dương. — Tháo mời Diệp dền; Diệp lại dưng thêm hai người: Một người ở Sơn-dương Xương-áp, họ mang tên Lung, tự Bá-Ninh; một người ở Võ-thành họ Lữ tên Kiến, tự Tử-Lac. — Tào-Tháo cũng đã nghe danh hai người ấy, mới cho làm việc quán trung. — Hai người ấy dều tiêng cử một người ở tại đất Trần-lưu Bình-kỳ, họ Mao tên Giới, tự Hiều-Tiên, Tào-Tháo cũng mới dền làm tưng sự. — Lại có một tướng dền quân vài trăm người dền dẫu Tào-Tháo, người núi Thái-sơn, đất Tự-bình, họ Vu tên Cầm, tự Văn-Tắc. — Tháo thấy người ấy, nghề cũng già lão thông, võ nghệ hơn người cho làm chức Diêm-quân Tư-mã. — Một ngày kia Hạ-hầu-Đôn dắc một người cao lớn ra mắt. — Tháo hỏi người nào? Đôn thưa? Người này ở Trần-lưu họ Diên tên Vi, sức mạnh hơn người, khi trước theo Trương-Mạo, không hòa với người bộ hạ, mới giết vài mươi người, rồi trốn vào trong núi; Đôn đi săn bắn thấy Vi rước cạp qua khe; nhơn đi gặp Vi ở quán trung, nay dền dưng cho ông » — Tháo nói: « Ta xem người này dưng mạo khí

ngó; ắt có sức mạnh » — Đôn thừa : « Va bởi vì bạn trả thù, giết người xách đầu ra chợ; cách vãi ngáy rồi không ai dám gần; nay đương dùng bài cây thiết kích, nặng tám mươi cân, tay cầm lên ngựa múa dờ như bay. » — Thảo bảo Vi thử coi. — Vi mới cấp kích lên ngựa qua lại tới lui như gió, bỗng đầu dưới trường cờ lớn bị gió thổi xiêu xiêu muốn ngã, chúng quân sĩ bình không lại; xuống ngựa nạt lui quân chúng; một tay nắm cột cờ đứng giữa ngọn gió, đứng vững không động. « Thảo nói rằng : « Người này như anh Ít-Lai đời xưa vậy. » Bên khiên làm chức Trương-tiền đô-húy; cỡi áo gấm đang mặt trong mình với ngựa tốt om chẹn cho Diên-Vi — Từ đây, bộ hạ của Tào-Tháo; vẫn cố tới-mười, võ có tướng mạnh, oai vang trong trận Sơn-dông; mới sai quan Thái-thứ Thái-sơn, tên Ung-Thiệu: qua quận Lang-nha rước cha là Tào-Tung. — Tung từ tị nạn Trần-lưu ở ẩn nơi Lang-nha; ngày ấy tiếp dạng thơ tín, cùng em là Tào-Đức và cả nhà già trẻ bốn mươi người kẻ từng đã hơn trăm người, xe ngựa hơn trăm cỗ, trông Giản-châu mà đến, đi tác qua Từ-châu, qua Thái-thứ Đào-Khiêm tự Cung-Tổ, làm người ôn-hậu thuận-độc, lâu nay muốn kiết nạp Tào-Tháo, duy không có dịp; hay cha Tháo đi ngang qua mới ra rước tiếp, hậu kính vãi lạy, rồi bày yến diên khoản đãi vài ngày. — Tào-Tung muốn đi; Đào-Khiêm bôn thân đưa ra khỏi Quách, bèn sai Đô-húy Trương-Khởi dẫn năm trăm binh hộ-đồng. — Tào-Tung dẫn gia tiểu đi đến Ba-phỉ, lúc còn trong hia chưa đến thu, mưa lớn xảy đến, phải vào Cỏ-tự dừng nghỉ. — Thấy chùa rước Tào-Tung và gia quyến vào nghỉ an; Tung khiến Trương-Khởi đem quân mã đón hai bên chùa; chúng quân bị mưa ước quân áo lạnh lẻo vang siết, Trương-Khởi kêu người đầu mục thủ hạ đến chỗ vắng mà thương nghị rằng « Bọn ta thiết dự đảng Huỳnh-cán, cực chẳng đã đầu hàng Đào-Khiêm; vì chưa có chỗ tốt như nay cả nhà họ Tào; để từ trong xe cộ vô số; bọn bay, muốn dâng giầu sang, chờ tới canh ba, đóng chém giết hết thấy cả nhà Tào-Tung, lấy tiền của tài vật, đều vào núi mã ở, kẻ ấy dạng không ? » — Chúng đều ưng. — Lại đêm ấy mưa gió không thôi; Tào-Tung đang ngồi, bỗng nghe bốn phía cất tiếng la lớn. Tào-Đức xách cương ra xem, đèn nhà bập bập bị đám thóc Tào-Tung dẫn một người thiếp chạy vào sau phương-trượng, muốn vượt vách dặng chạy; người thiếp mập leo

ra không dặng, Tung cũng người thiếp mau chạy núp trong nhà thính, bị giết trong loạn quân. Ung-Thiệu: liêu thác trốn khỏi, chạy qua đầu Viên-Thiệu. — Trương-Khởi giết hết cả nhà Tào-Tung lấy hết tài vật, phóng hỏa đốt chùa rồi hiệp với năm trăm người trốn chạy qua Hoài-nam.

Người sau làm thơ rằng:
 Dạng hùng Tào-Tháo chúng thường khen,
 Họ Lữ toàn gia giết một phen;
 Nay gặp tay người trừ cả họ,
 Lẽ trời xảy trở nhảm không bền.

Lúc ấy có người bộ hạ của Ung-Thiệu chạy khỏi về nhà báo với Tào-Tháo; Tháo nghe khóc nhào nơi đất. — Các người cứu dặng; Tào-Tháo nghiến răng mà rằng: «Đào-Khiêm xui binh giết cha ta; thù này chẳng chung đội trời ta nay kéo róc hết đại quân quét sạch Từ-châu mới rửa sạch hồn ta » Mới để cho Tuấn-Úc và Trình-Giục lãnh quân ba muốn giữ ba huyện: Nhôn-thành Phạm-huyện và Đông-A; còn bao nhiêu binh kéo rết qua Từ-châu; Hạ-hầu-Đôn, Vu-Cầm và Diên-Vi làm tiên phong. Tháo khiên, như lấy dặng thành-trị; thì giết hết trăm họ trong thành, dặng trả thù cho cha. — Có quan Thái-Thứ Cửu-giang tên Biện-Nhượng giao hảo với Đào-Khiêm, hay Từ-châu có nạn, bèn dẫn năm ngàn binh đến cứu. — Tháo nghe giận lắm, khiến Hạ-hầu-Đôn đón đảng giết đó. — Thuở ấy Trần-Cung làm tưng sự Đông-Quân, cũng giao hậu với Đào-Khiêm, nghe Tào-Tháo giết binh báo cứu và muốn giết trăm họ; luôn đêm đến ra mắt Tháo. Tháo biết rằng vì Đào-Khiêm dặng dặng thuyết khách, muốn không cho thấy, rồi giết; nhưng vậy chẳng qua nghĩ chút cứu tình nên phải rước vào trong trường ra mắt. — Trần-Cung nói: Nay nghe vì Minh-Công đem đại binh đến Từ-châu, dặng trả thù cho lệnh ôn-phụ, và muốn giết hết trăm họ; tội như đến đây đến đây đứng một lời: Đào-Khiêm thiết người hơn quân tử, chẳng phải bọn tham lợi quên nghĩa lệnh tôn-phụ ngộ hại; bởi tên Trương-Khởi lòng át, chớ chẳng phải tội của Khiêm đâu? Và lại người dân trong Châu huyện với Minh-Công cũng không thù chi giết hết chẳng lành, xin hãy bỏ tay làm.

Tháo giận nói rằng: « Ông ngày xưa bỏ ta mà đi nay mặt mũi nào đến mà thầy nhau! Đào-Khiêm giết trọn nhà ta, thế mở mặt

khôi gan, dặng rửa hồn ta, ông tuy vì Đào-Khiêm đến du thuyết cùng ta, ta chẳng nghe thì làm sao? » Trần-Cung từ lui ra than rằng: Ta cũng không mặt mũi mà thầy Đào-Khiêm, bèn rui ngựa qua quan Thái-Thứ Trần-Lưu, là Trương-Mao.

(Sau sẽ tiếp theo.)
 CANAYAGGIO.

Kể kinh điển nghĩa tự.

(tiếp theo)

Cho tướng là vậy tam truyền.
 Cho tướng là vậy chương thiên chỏ nào;
 Câu loan tình trạng làm sao.
 Ngự lân yên nguyệt tái cao thế gì,
 Ba hàng rớt chầu vậy qui.
 Hoàn hoàn chỉ địa si thời dâm dưng,
 Châu giáp huyện giáp phủ tướng.
 Châu hơn đã hàng huyện nhường lại châu,
 Nhứt thần vậy dồng ở đầu.
 Đổng mà ngang cửa đề hầu phòng thương,
 Lạc mai giáp dồng phi thương.
 Hoặc bay dưới cửa hoặc tường lên trên,
 Khai vương dĩa chầu hoặc bên.
 Chẳng sớm thời muộn chẳng quên dòn tai,
 Hai hàng đầu cách dâm dài.
 Nhứt cách nhứt chiêu quảng hoài phải kiên,
 Long ẩn mà có an huyện.
 Nước ba thời thầy đá phiến một dòn,
 Con nào ngón dĩa ăn son.
 Qua khuya một chực chúng lòn chạy ngang,
 Bạch giáp hoa hồng ai tay.
 Đá hầu một nước chơn rầy như son,
 Suất châu ba giáp số tròn.
 Ai chịu cho nổi ba dòn Từ-cung,
 Sát chầu một văn bít bóng.
 Đá xen đá bại anh hùng phải kinh,
 Bạt chỉ hơn tự gà danh.
 Đồi chơn nhứt nguyệt anh linh chẳng vừa,
 Hồ dảo ngón dĩa chẳng chừa.
 Đá sỏ chẳng chắt cũng ngọc ngán đầu,
 Liền giáp vậy ấy thiếu đầu.
 Đổng mà ngang cửa ai nào dâm tường,
 Đá phân phép giáp phép lòng.
 Lại dạy một phép cho thông lựa gà,
 Ăn thua vì bởi nơi ta.

Gà hay thất cách ắt là phải thua,
 Hiệp cách đầu mây cũng mùa,
 Thất cách dâm tới mà cho chẳng màng,
 Chẳng lựa ó, tia, xám, vàng.
 Mà nhỏ mà ước lượng toan lượng tào,
 Cỏ cán đoạn một liên nhàu.
 Mỏ xui mình phụng mổng đầu mình dài,
 Hai vai cánh thiệt hai vai.
 Vây dồng cho mỏng chơn dầy phân ba,
 Ngón dài nhỏ thất tám ngã.
 Đường đất như chỉ dồng sả cửa kim,
 Cán tròn bay lộn hay lanh.
 Đuôi thời đuôi ắt mắt thêm lửa trong,
 Cầm thời cho khít làm song.
 Sáu lường xương trọng sức trong như thần,
 Cho hay là thể thuận vắn.
 Dịch cùng võ thể mười phân toàn công,
 Con nào đầu lớn khó lòng.
 Minh mà tròn tương chơn phòng phát hải,
 Vây mang ngón chẳng dặng dài.
 Móng chóc mà lại dưới hai cửa tròn,
 Mắt thời lớn lửa ngoài khuôn.
 Vây thời to kịch binh dưng vô loan,
 Đá thời động địa kinh thiên.
 Sóng cùng văn thể thủ thành dặng đầu,
 Thuận vô thuận vô tay dẩu.
 Văn pha vô lộn sau hầu biện phân,
 Hồi xin chữ gia ân cần.
 Từng chơi biện dặng phải từng xét suy,
 Dạy cho đủ trạng gà kỳ.
 Thủ vì tương cần thầy thì phải kiên,
 Danh là gà thể triều thiên.
 Cỏ trên cát đứng dưới liêu cút cung,
 Hình như phụng vô phong trung.
 Phép gà, cho gà anh hùng không hai,
 Móng rống mà ngón lái dài.
 Chơn dẩu bèn xâu danh ai dâm dòn,
 Con nào gỏi chỉ hậu môn.
 Hình như Lữ-Vọng câu buồn vị bà,
 Một đôi cho nhân đèn giả.
 Mỗi trường mỗi cậy tài mà dòn, sau,
 Gà treo tay trái cẳng máu.
 Tài hay sanh sát găm ai khác thường,
 Gà nào chơn dồng hai bàng.
 Về tên ngang cửa dâm cang nên ghê,
 Cỏi gà biện hóa nhiều bề.
 Đành rằng sanh khác chớ hề mạng chi,
 Tại mình coi chẳng hay suy.
 Cỏ thua rồi trách, trách thì dờ hay;

Xin coi hiệp cách như vậy.
 Bách chiến bách thắng phép này đã bàn,
 Sách xem phải nghĩ thời tương.
 Hữu trung hình ngoại rõ ràng chẳng sai,
 Người hiền coi mạo biết tài,
 Vật hay nó cũng bày ngoài hình dung,
 Giông gà rất dối anh hùng.
 Cũng gồm năm đức cũng thông trẫm tài,
 Cổ liễn lưỡng thẳng lớn dài.
 Vụ xương nặng đúc ức hai bên dày,
 Cổ cán càng vắn càng hay.
 Khó chơn thất ngôn, cho gãy thời hơn,
 Minh như bấp chui chẳng nhường,
 Vẩy nước dưới cửa có tường hay chẳng,
 Vừa đóng tới cửa thời ăn.
 Bâng không tới cửa nhọc nhằn công nuôi,
 Phao câu liễn chặt bên rơi.
 Lừa mình qui bởi hằng bởi cả gan,
 Xám khô ó ước ai ngan.
 Danh rắng khuyết thạch danh vang băng truyền,
 Gà trên gà dưới phải bàn.
 Cổ trường mà đẹp băng ngan thương hành,
 Cổ môn mà vắn ngõ ngàn.
 Lợi lưỡng ở dưới khó dẫn lên trên,
 Dạy cho các thứ hư nên.
 Chon mình tốt cả sãi bên như cửa,
 Ó ăn gà tí có thừa.
 Tía ăn gà nhận một giờ chẳng lâu,
 Nhận ăn gà xám rất mau.
 Xám ăn vàng ó vàng hầu ăn ó,
 Bảo cho mày thê ăn thua.
 Năm lòng gắn gói cũng mua mà dùng,
 Thê ấy, mày ai dương cùng.
 Xe quanh mới dăm chẳng dung dao dẫu,

Giáo Hòa, lão nhiều.

(Sau sẽ tiếp theo).

NGUYỄN-PHỤNG-LÂM.

Nhân khí tân văn.

Hôm tết đây, tại chợ B, có một chuyện nghe thì cũng thương, mà xét cho đến nước nên biên để làm một gương nhân khí rất hay.

Đọc đây chỗ kia có hai tiệm khít vách, một tiệm chệt với một tiệm chèo. Lúc nọ bảy tám giờ tối, trước cửa tiệm chệt có một cái lồng đèn

giày to phát cháy, nếu không lo dục, quần xuống, thì lửa bắt mái hiên át là dây phở phải ra tro. Cha con mảy chú dỗi lộn rộn kẻ kiêu hùng, người rình ghè lụi bụi chống lên, lớp vịnh người treo lên dặng mà dục cái đèn cháy, vì nó treo cũng cao. Bên tiệm chèo có hai anh cũng đã bản loạn. Một anh ở giữ cửa tiệm, còn một anh chạy ra phụ sự với mảy chú chệt xúm vịn ghè.

Cái đèn quần xuống đất rồi, mảy chú vịn ghè trong thê cũng mừng nên buong xụi, ai này cũng lật dật chạy vô giữ tiệm, vì thiên hạ ào tới coi cũng đông. Bởi vậy chú chệt ở trên trật ghè té xuống một cái dụi. Mảy chú kia dỏ thừa rằng anh chèo xô ghè. Chú bị té vòng dụi dối-xung thiên, chạy vô năm dẫu (hạ quèn), chạy vô đá cổ anh chèo thụi năm bảy thụi.

Anh chèo cũng giận lắm mà không cự đã chỉ ráo. Nói: « Nào tôi có xô mà chỉ tiệt chú cháy thì tiệm tôi còn gì, có ích gì mà chơi ác như vậy? » Nói hết sức mà mảy chú dỗi cũng không nghe, xỉ xô xỉ xào, cứ la « Lánh nê lánh nê. » Chú bị té thầy đánh chúng làm thình nhện nhục, được nước chạy qua chạy tại dè cổ đánh chơi bốn năm lần.

Hay cho anh chèo! mỗi lần cũng dỏ mặt tía tai, song diêm nhiên lum khum chịu đánh không hề cự đã chúc nào! Tôi đây tu bánh bảy lâu, tưởng làm thê như anh chèo, cũng là khó nhân được. Nhân, nhân, nhân! Mỏ-phát còn có khi rắng cũng kham đó chút. Chỉ như bà nhân chưa chắt là kham. Bởi rủa bốn đạo tri tâm còn kiêu tôi là quí, nên chưa siêu-thăng cũng phải rồi, nhấm rồi.

Chú chèo nhân được, hoặc là yêu sức chẳng? — không lý, vì bộ tướng vạm vỡ mạnh mẽ và lại cao lớn hơn chú chệt lắm. — Hay là có thê chẳng? — Chẳng phải là có, vì lúc đó thì anh em bản sở tiệm khác chạy tới cũng đông, không phải là có thê dẫu.

Ban dẫu chưa hiểu rõ thiên hạ đều nói đáng kiếp, thầy chú chệt ăn hiệp nhậy, xét rõ duyên có lại mới biết anh chèo là phải. Đoạn mới la, mới mắng, mới chưởi chú chệt biểu thôi, thì là chuyện đánh đã rồi.

Coi lại thì anh chèo không cự đã lại đó, thì bị đánh trên vai trên lưng cũng như mười căn vì anh ta vạm vỡ mạnh mẽ lắm. Nhờ

nhân mà khỏi bị đánh nhảm chỗ nhược. còn chú chệt giận dâm nghe được dụi dụi đó cho đã nư, chớ cũng không có ý giết người cho lắm. Hết giận rồi giữa thiên hạ đông mới biết mình là nóng dại.

Ái này dều khen anh chèo một chút nhân mà toàn vẹn cả hai: khỏi ra xâu xé rêu ràn cho hai tiệm bị dục đổ khỏi tới cửa quan mà thất công vô ích, hoặc cũng phải tai với nhau.

Có kẻ nói: « Hèn chi Nam-kỳ đủ các sắc dân, Annam có, Cao-mên-cô, chệt có, chèo có, song chưa thầy chèo mặc áo xanh, dỏ thùng vàng bao giờ! » Chỉ tại ngôn hổ! Nam mở a đi dả phạt.

Nhân, nhân, nhân, oan gia trái chủ từng thủ tận, nhiều, nhiều, nhiều, thiên tai vạn họa nhứt té tiêu.

VỎ-TRUYỀN-QUI.

Ấu ấu tu tri

1

Cách một ít lâu đây, có một thầy dổng hạt với tôi, nguyên trước cũng là bạn học, đi làm việc xa về xứ ghé thăm tôi, có một đứa con nhỏ đi theo, bộ tịch dạn dĩ, diện mạo nở nần.

Chuyện vắn giầy lâu, thầy ấy biểu tôi hỏi thằng con của thầy, hỏi tiếng tây thừ coi. Nghe qua tôi lấy làm lạ một chút, vì thầy nó còn nhỏ quá, chừng bốn năm tuổi mà thôi. Thật thì tôi hỏi tiếng Phansa các chuyện thường thường, nó trả lời lại được hết, một cách dạn dĩ hơn các trẻ nhỏ học, trường-sơ-học đã đời ba năm nhiều lắm.

Tôi hỏi thầy: « Vậy chớ nó mấy tuổi? » Thầy nói: « Tết đây nó mới được năm tuổi. » Tôi lại hỏi: « Làm cách nào mà dạy con biết tiếng Langsa được sớm như thế? » Thầy nói rằng: « Tôi nghĩ các chú có vợ Annam, sanh con trai, dẫu không về tâu được nó cũng biết tiếng các chú, là vì cha nó nói tiếng chệt hoai với nó buộc nó phải hiểu biết nói tiếng Tàu. Còn mẹ thì nói tiếng Annam nó thường cũng biết té ra một đứa con lộn lên khỏi học mà biết được hai thứ tiếng. Bởi vì tôi sẵn biết tiếng Phansa, nên tôi bắt chước theo đó, cứ nói tiếng Phansa với con tôi hoai, từ khi nó mới học nói cho tới bây giờ, cho nên nó nói

nó hiểu đã quen. Còn tiếng Annam nó nói với mẹ nó thường, nó biết có giới hạn. »

Trong khi thầy nói chuyện tiếng Langsa với tôi, tôi có ý chăm chỉ coi bộ thằng nhỏ nó hiểu những chuyện thường thường gần hết. Tôi xét lời thầy ấy nói chuyện dạy con như thế có lý lắm. Tục nói: « Dạy con dạy thuốc còn thơ » phải rồi.

Tôi thuật lại chuyện này là có ý kính cúng các bạn đồng chí có con trai tưởng cũng nên dùng cách thầy ấy mà tập-rèn con khi còn bé, sau đúng tuổi cho vào trường học thì chắc là mau thông mau hiểu lắm.

(Sau sẽ tiếp theo).

NGUYỄN-KHẮC-HUẾ,

Giáo-thọ trường Bèn-tre.

Triệt ngược lương phương

Bệnh rét có khi hàng khi nhiệt, nhiều bình uồng không nhảm mặt thuốc dề lâu, nó cũng triển vô nội thương, hóa ra thủng, ruối ăn nhảm đổ độc trúng thực mà chệt không chừng. Từ thuở nay mảy ông danh y không hay triệt cho dặng mau bao giờ, mau nào cũng hai ba tháng mới toàn dừ.

Năm 1899, thầy có một người tánh Trán, mảy tự Dành, làm hương văn ở làng An-hội (Bèn-tre), thường hay cột thuốc rét cho ai thì mạnh này, lủ thì lủ nghiệm; thường thầy cột băng hai lát gừng sống; có hỏi thì người ấy truyền như vậy lấy hai miếng gừng xắt lát mỏng, (liệu chừng còn một giờ rưỡi, hai giờ dổng hồ nữa tới cử) tay trái cầm lát gừng, tay mặt cầm một cây nham dốt sắng, rói tọạ ư bắc, hương qua dổng tay cầm cây nham để vô lát gừng Trường vô thiên lè tự, tức thì đem lại lấy dề cột miếng gừng ấy nơi mạch máu cứng tay kẻ bệnh, thì cử rét không tái; như mà có tái cũng en en mà thôi; Từ ngày cột miếng gừng cho đến sau, thì bình rét sẽ dừ. Người ấy nói có phép Tiên truyền; đã ghe phen thì nghiệm dều hay, nên biên vào nòng có chớ ai này thí nghiệm mà coi, thuốc ấy không tồn là bao nhiêu, xin lưu tâm để giúp người có bệnh.

NGUYỄN-DU-HOÀI, Bèn-tre.

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LAM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng
này mà thôi ở tại đường Char-
ner (tức danh đường Kinh-lập)
số 125. Xin anh em chờ lộn.

Có tiệm ngành trước nhà thờ
Tân-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường
Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều
đều có bánh mới-sốt-đẻo- và
bánh sừng-bò chày beurre (bánh
mặt).

Ngày Chúa nhật, thứ ba và
thứ năm có bánh tròn mặt,
bánh bò chẻ mặt.

TẠI TINH MYTHO
Tiệm ngành ở đường mé
sông tại chợ số 10. Mỗi bữa đều
có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng
hộp nhứt hảo hạng. Có rượu
chất, rượu bière, limonades.
Có trừ nước đá.

Đủ thuốc y-được tây.
Nội hạt ai mua vật gì thì
xin gởi mau mướn và từ từ hết
sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre,
Cái-bè, Cấn-thơ, Hà-tiên Sóc-
trắng, Vinh-long và Sadéc, anh
em ai muốn mua vật chi thì
xin gởi thơ cho tôi, tên ROUX
tại Mỹ-ho.

TẠI CAP SAINT JACQUES
(Vùng-tàu)
Có tiệm và lò bánh mì tại
đường de Lanessan. Lành nạp
bánh cho các cơ binh. Có
gỏi bánh mì qua bán tại Bà-
Rịa.

TINH BIÊN-HOÀ
Có để bánh mì bán tại phở
Châu-trần-Lang, là nhà hàng
bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để lâu
đặng đi đường, hãy là đi rừng
đi rừ thì cũng có bán.

NĂM NHÂM-DẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM
1	Samedi	22	Thứ bảy	16	DI MANCHE	7	CHUẢ NHỰT
2	DI MANCHE	23	CỬA NHỰT	17	Lundi	8	Thứ hai
3	Lundi	24	Thứ hai	18	Mardi	9	Thứ ba
4	Mardi	25	Thứ ba	19	Mercredi	10	Thứ tư
5	Mercredi	26	Thứ tư	20	Jeudi	11	Thứ năm
6	Jeudi	27	Thứ năm	21	Vendredi	12	Thứ sáu
7	Vendredi	28	Thứ sáu	22	Samedi	13	Thứ bảy
8	Samedi	29	Thứ bảy	23	DI MANCHE	14	CHUẢ NHỰT
9	DI MANCHE	30	CỬA NHỰT	24	Lundi	15	Thứ hai
			Tháng hai Annam	25	Mardi	16	Thứ ba
10	Lundi	1	Thứ hai	26	Mercredi	17	Thứ tư
11	Mardi	2	Thứ ba	27	Jeudi	18	Thứ năm
12	Mercredi	3	Thứ tư	28	Vendredi	19	Thứ sáu
13	Jeudi	4	Thứ năm	29	Samedi	20	Thứ bảy
14	Vendredi	5	Thứ sáu	30	DI MANCHE	21	CHUẢ NHỰT
15	Samedi	6	Thứ bảy	31	Lundi	22	Thứ hai

NÔNG-CỎ MĨN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE
MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÁN NHỰT TRÌNH
Người bán quốc
mỗi năm... 5300
ai Đông-dương
Người Lang-sa
cùng ngoại
quốc... 10 800.
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 60

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO
SAIGON
ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

ANNONCES
1^{er} Page le cent..... \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

Lời Rao

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chỉ vào
nhứt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ nhơn mà
trung-ngự!

Cầm không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào
thư sách, hãy là làm riêng một cuốn cũng không dặng

Thương cỏ luận

(tiếp theo)

Luận việc đại thương rặng lợi làm, thì mỗi
đều cũng rõ biết rặng lợi, nào không? Chính
rằng người bán-quốc chưa có thói quen,
hay đa nghi. Cũng bởi sự ở in không
trung, cách bán buôn bó lộn; thương thương
lặng có nhiều khi người bán-quốc, thấy sự
lên bán của dị quốc, có lợi lớn, muốn bán
được buôn chung; thì nhau năm bảy người,

hay là chín mười người hùn vốn buôn chung;
việc làm cách tình không có thứ lớp, để cho
người có ý tham lam gian xảo, thì ần lộn dặng;
vì vậy, hễ mỗi khi khởi sự, mau thì chừng
sáu tháng, lâu thì vài năm, phải lỗ, bỏ hùn
coi có phải là tại người chưa thông sự buôn
chung, thiếu cách tình toàn, cho nên làm thất
lợi hoải; rồi lại đổ thừa rằng hùn không dặng;
bởi vì có những gương xấu đã rồi; nên ai ai
đều cứ theo đó mà nói khó; sợ lỗ, lỗ cũng ít
sợ, vì sợ ăn gian. Sự vậy cũng cho là phải; duy
một điều xin xét lại cho kỹ, thì hiểu rõ rằng
mỗi sự, hễ làm nhỏ ít người, không dùng rặng
thứ cho có chừng, thì việc chi cũng hừ; chứ
vi như làm việc lớn, như việc quan, thì số sách
thứ tự, điều lệ phân minh, ai lo phận này, có
lý nào mà ăn gian ăn-lộn-cho dặng. Hễ buôn
mà khởi bị gian, thì sự lợi lợi nhiều. — Xin
chư qui vị trong bán-quốc rặng sự nghĩ một
đều cho kỹ, và suy nghĩ cho lâu, hời chớ có
nghĩ sơ qua mà bỏ đi, rồi dều cui cũng là

khó rõ cho dạng cùng, cho dạng tột. — Tôi cũng người sanh ra đồng một xứ, những việc tôi hiểu, thì có lý bạn hữu cũng hiểu những điều tôi thấy; thì bạn hữu cũng thấy có một điều nói phân biệt khác nhau một chút; là người có công tìm kiếm nghĩ nghĩ cho đến, quyết lòng lo tính cho xong, thì có ý rõ hơn những người nhắm sơ qua, rồi bỏ đi, ấy là sự thường trên thế; tại mỗi người đều phải lo sự phú quý vinh huê cho mình, là điều thứ nhất; đầu sao đầu sao cũng lo cho mình mà thôi, lo từ trẻ cho đến lớn, lo đến già cũng chưa thấy chi hết; nên có công không ở đâu mà nghĩ việc chung cho người thế gian; ấy đó, có phải là bởi tánh phú thiên nhiên, xem biết một mình, làm chi cũng cho mình. Xin chú quý hữu nghĩ đến ấy mà coi, phải là thường tánh của người vậy không? Cũng bởi vậy mà tập tục ra gian tham độc dữ, là tại tranh danh tranh lợi cùng nhau; nên ra chuyện, việc mình không lo, có lý nào mà lo cho ai. Nay có người ở không và dòm thầy đều lợi hại, thế hơn thua; xét nghĩ sanh ra làm người bất quá hơn đời rồi cũng phải thác; một đời cũng chẳng bao lâu, ví như để tranh đua với thế, mà lập thân danh cho một mình, thì cũng là điều thường. Vậy cho nên không lo riêng tính riêng, cứ một điều xét kiếm nghĩ nghĩ trong trí, mà tìm một mối lợi chung cho trọn trong nước dặng hưởng; hoặc may dặng thì ngày sau giàu; con em sanh ra, dặng cho có sức mà học hành sự khôn khéo tài nghệ với người ta; chứ để làm theo tục thường thì xem lại một ngày thêm một tệ; một năm thêm một dốt; có phải là có sanh ra để tranh danh tranh lợi cùng nhau, không lo chung tính chung, thì là có ích chi ở đâu.

Tôi đang tỏ sự buồn chung có điều lệ phân minh thì khỏi sự gian lận, dan lận khỏi thì có lợi nhiều; đến đó tôi xen vào một đoạn xin chú vị xét về sự có suy nghĩ thì rõ, còn không thì không rõ dặng làm cho người hiểu tức thì rằng có công xét phân biệt hơn người chưa xét đến. Vậy đây tôi nói theo những lời nói về sự có lợi nhiều: Xin bạn bốn-quốc nghĩ coi khi có lợi nhiều trong xứ để mà làm chi? Có phải là để cho người cả xứ hưởng chung; người giàu có vốn hiệp vô, thì lấy lời ra dặng nhiều mà dùng; còn người nghèo không có vốn thì ra công dặng cũng lấy lợi ra mà dùng;

ấy là đều vui vẻ chung cùng, anh em đồng lực; làm gương tốt cho con em, nó rằng học hành tài nghệ, thì một ngày kia một bớt sự cực khổ hèn hạ; vì sao cực khổ hèn hạ như lúc này? Cũng vì xứ mình giàu ít lắm, còn nghèo nhiều lắm; mà lại người bốn-quốc còn làm biển ít lo xa. Tại sao làm biển vậy? Tại xứ dễ làm ăn, và lại người tuy không giàu cho nhiều, mà lòng rộng rãi; bởi sự rộng ấy mà làm cho tục làm biển; hễ ai có dối rách, thì người có cơm ăn, làm phước cho ăn cơm dư, cho mặt áo cũ, tục quen như vậy, nên những kẻ làm biển ít sợ dối rách; vậy nên ăn xin nhiều lắm. Tôi nghĩ như cách rộng lòng như vậy, thì không có ích chi cho người trong nước. *Trông đời mà cho ăn chỉ bằng làm cho dưng đời?* Lời tuy ít mà nghĩa có dư; xin nghĩ xin xét giùm. — Hễ làm người đã dối rách rồi, mà kẻ trong xóm cho ăn bữa cơm thừa, cho mặt áo cũ rách, thì chờ đến lúc nào mà cắt đầu cho nổi, chửi đầu cho dặng. — Thường thường ở trong trần tục, thì người trí có ít, kẻ ít trí thì nhiều; hễ thầy có kẻ cho ăn cho no, có người cho mặt cho ấm, thì là đủ, không lo chi không tính chi: tục quen như vậy phải làm biển. Ỗ là những bợn ít trí; mà ngại bợn đó nhiều lắm; còn người trí có đến đời nào mà tệ như vậy. — Xin bạn hữu xét coi người tâu, họ buôn bán hùn hiệp dặng nuôi nhau, một người làm, một dặng năm bảy người, thì năm bảy người này, chịu nhọc mà làm lợi trả lại cho người chủ. Có phải là cách nuôi nhau mà lợi ép nhau siêng, không dặng, làm biển. Mà trong những bợn nghèo, làm mà ăn không nhọc; kẻ có cơm người có công. Lâu ngày người làm công, còn có chỗ trông xuất đầu phát dặng dặng.

Vậy xin bạn đồng quốc rằng mà nghĩ nghĩ xem xét thử coi lời tôi tỏ đó, quả vậy hay không? Xin một điều chớ tưởng là tôi khi dễ mà luận như vậy. Chỉ có ý muốn tập tục cho hơn người ta; ví như không dặng hơn thì cũng cho bằng, xin đừng để thua.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lương-Dù-Thúc, Bền-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Nổi về đội binh lớn của Tháo, đến đầu đầu hai người giết dân, đào mộ cuê mã. — Đào-Khiêm ở tại Từ-châu, nghe Tào-Tháo kéo binh trả thù, giết hại trăm họ, kêu trời khóc rống, nói rằng: « Ta bị tội với trời, vì làm cho dân Từ-châu, chịu nặng lớn như vậy » mau nhóm chúng quan thương nghị. — Tào-Báo nói: « Binh Tào đã đến há để bó tay mà chờ thác sao? Tôi nguyện giúp Sĩ-quân phá giặc đó. — Đào-Khiêm cực chẳng đã dẫn binh ra địch; xa xem binh của Tháo như sương bay tuyết xuống, giữa đạo binh có dặng cờ trắng, hai mặt cờ để bốn chữ lớn « Báo-thù tuyệt hận » — Lúc quán mã bầy bỏ trận thế rồi, Tào-Tháo giục ngựa ra trận trong mình mặt đỏ trắng, đưa roi lên cả mông. — Đào-Khiêm cũng ra ngựa ở dưới cột cờ nghiêng mình thì lễ nói rằng: Khiêm vốn muốn kết hảo với Minh-Công, nên mượn Trương-Khởi hộ tông chẳng dè lòng giặc không dối, nên sanh đến đây; đều thiệt không cang đến Đào-Khiêm; trông dưng Minh-Công xét lại. — Tháo nằng nằng: « Lão thất phu giết cha ta, dám đến nói bậy; ai hãy sanh cầm lão tặc cho ta. — Hạ-hầu-Đôn lên tiếng mà ra. — Đào-Khiêm mau chạy vào trận. — Hạ-hầu-Đôn cang theo. — Tào-Báo dưng thương giục ngựa đến trước nghìn địch, hai ngựa vừa giao, bỗng đầu dồng lớn đá chạy cát bay; hai bên quân sĩ đều loạn, hai dặng thâu quán về. — Đào-Khiêm vào thành thương nghị với chúng rằng « Binh Tào thế lớn khó địch lại, ta phải trốn mình qua dinh Tào-Tháo, mặt ý chêm giết, dặng cứu lấy mạng bá tánh trong quận Từ-châu. » — Nói chưa dứt lời, có một người ra trước mặt nói rằng: « Phủ-quân trần đã lâu nơi Từ-châu, người dân cảm ơn, nay binh Tào tuy dặng, cũng chưa phá dặng thành tức thì; xin Phủ-quân cùng bá tánh giữ cho chắc, chớ ra; tôi tuy không tài, nguyện bày chước mẹo, làm cho Tào-Tháo chật không chỗ chôn ». Chúng đều cả kinh, mới hỏi: Kê chi?

Chánh-thị.

Vốn muốn làm quen lại kết hôn. đầu dè cùng hết có dặng ra. Muốn rõ người ấy là ai, hãy nghe bài sau phân giải.

Hồi thứ mười một:

Lưu-Thúc-Hoàn biến bắc cứu Khổng-Dung,

Lữ-Ôn-Hầu Bộc-Dương phá Tào-Tháo.

Người dưng kẻ ở Đông-hải, huyện Chuán, họ Mễ tên Trước, tự Từ-Trọng; con nhà thế gia, giàu lớn, thường đến đất Lạc-dương buôn bán; lúc đi xe về, nơi dặng gặp một người đơn bà đẹp, lại hỏi xin cho quá gian xe. Trước bèn xuống đi bộ, dặng nhìn xe cho người đơn bà ấy ngồi. Người ấy thỉn Trước dặng ngồi; Trước lên xe ngồi ngay vững, mắt không ngo xiên xẹo; đi dặng vài dặm, người đơn bà ấy kêu về; khi biệt nói với Trước rằng « Ta là Nam-phương Hòa-dực-tinh-quân, (Bà-Fỏa) vùng lệnh Thượng-Đê (Trời) sắc sai đót nhà người; cảm vì dể ta lấy lễ, nên tỏ trước với người, khá mau về dọn dẹp tài vật; ta tôi đến vậy, nói rồi biến mất. — Trước cả kinh, chạy rượt về nhà, mau dọn đồ vật trong nhà ra ngoài; đem đồ quá dưng nhà bệp lửa phát cháy tiêu nhà trên. — Dưng từ ấy lấy cửa cải giúp người nghèo, cứu kẻ khổ; đến sau Đào-Khiêm rước làm chức biệt-giá từng sự. — Ngày đó dưng kẻ rằng — « Tôi xin qua quận Bắc-hải cầu Khổng-Dung dầy binh cứu viện, nếu dặng một người khác, qua Thanh-châu chỗ Điện-giải cầu binh cứu, như dặng binh mã, hai chỗ đó đến cứu, thì Tào-Tháo lui binh » Khiêm nghe theo kẻ; bèn tả hai phong thư, rồi hỏi kẻ bộ hạ: « Ai chịu đi Thanh-châu cầu cứu? » một người lên tiếng xin đi. Chúng đều ngỡ, là người đất Quảng-lãng họ Trần tên Đãng, tự nguon-Long. — Đào-Khiêm sai Trần-Nguon-Long đi trước qua Thanh-châu; sau viết thư sai Mễ-Trước qua Bắc-hải, còn mình thì hiệp với chúng giữ gìn thành quách. — Đất Bắc-hải, Khổng-Dung, tự Văn-Cử người ở đất Khúc-phu thuộc về nước Lô, cháu mười hai đời của đức Khổng-Tử con của Khổng-Ninh, làm dò-huyền Thái-Son, thông minh từ khi nhỏ, lời mười tuổi đến thành quan phủ Hà-nam là Lý-Ứng, người giữ cửa hàng ra. Ứng nói: « Ta cùng họ Lý gốc là thông gia » khi dặng vào ra mắt. Ứng hỏi: « Ông người với ông ta bà con làm sao? » Dung thưa: Thuở xưa đức Khổng-Tử thường hỏi lễ với ông Lão-Tử. Tôi cùng ông há chẳng thông gia đã nhiều đời sao? Ứng lấy làm lạ. Một lát có quan Đại-phu Trần-Vĩ đến. Ứng chỉ Dung mà nói: « Đây là kỳ-dông vậy » — Vì nói: « Lúc nhỏ thì thông minh, chớ đến lớn ít thông minh. — Dung liền lên tiếng rằng: « Nếu nói như ông, thì khi còn nhỏ mô

thông minh sao? Vì với mấy người đều cười nói rằng: « Tên này đến lớn ài đời lắm. » Từ ấy đặt danh đến sau làm trung-lang lán lán đời ra Bắc-hải làm Thái-Thủ; ưa dài khách; thường nói rằng: « Ta muốn trên chiếu khách thường ngồi, trong ve rượu đứng cạn. » ở tại Bắc-hải sáu năm; rất đáng lòng dân. — Ngày ấy đang trò chuyện với khách, người vào thưa có Mè-Trước ở Từ-châu đến. — Dung mời vào, và hỏi đến chuyện chi? Trước trình thơ của Đào-Khiêm ra và nói: Tào-Tháo vây thành thạm cấp, xin Minh-Công đến cứu. — Dung nói: « Ta với Đào-Công Tô giao hậu, và lại Từ-Trọng đến đây; sao lại không cứu cứu vì Tào-mạnh-Đức với ta không thù; trước phải khiến người đem thơ giải hòa; như không chịu, sau sẽ dây binh. — Trước nói: Tào-Tháo ý mình oai, chắc sao cũng không chịu hòa. » Dung dạy một phía diêm binh, một phía sai người đem thơ. — Trong lúc đang thương nghị, bỗng phi báo rằng: đang giặc Huỳnh-Cân là Quân-Hội lãnh vài muôn binh kéo đến. — Không-Dung cả kinh, mau diêm bốn bộ người ngựa ra dinh cự địch với giặc. — Quân-Hội ra ngựa nói: « Ta biết đất Bắc-hải nhiều lương, khá cho mượn một muôn thạch, thì mới lui binh, nếu không, đánh phá thành trì không dung già trẻ. — Không-Dung nạt rằng: « Ta làm tôi Nhà-Hởn, giữ chỗ đại địa của nhà Hởn, há có lương gạo mà cho giặc sao? » Quân-Hội nói giện giục ngựa múa dao xóc đến chém Không-Dung. Dung bảo Tôn-Bữu cầm thương ra ngựa; đánh chưa được vài hiệp, Quân-Hội chém Tôn-Bữu một dao sa xuống ngựa; binh của Không-Dung cả loạn chạy vào thành. Quân-Hội phân dinh bốn phía vây thành.

Không-Dung trong lòng buồn bực; Mè-Trước lo rầu thắm thay không chỗ nói. Ngày thứ Không-Dung lên thành ngắm xem, thấy thế giặc lớn lắm, càng thêm lo sợ. Bỗng thấy ngoài thành, một người cầm thương giục ngựa, lướt vào trận giặc, tả xông hữu đột, như vào chỗ không người; đến dưới thành cả kêu mở cửa. Không-Dung không biết người ấy, nên không dám mở cửa. Chúng giặc càng theo gần hạo thành, người ấy trở mình lại, đâm hơn mười người té nhào xuống ngựa; chúng giặc trở lui. Dung vội bảo mở cửa thành cho vào. Người ấy xuống ngựa bỏ thương, đi tấc lên thành lấy ra mắt Không-Dung. — Dung hỏi tên họ? Thưa rằng: « Tôi người Đông-hải-Huỳnh-

huyện họ Phút, Thái-Sử tên Từ tự Từ-Nghĩa mẹ già mang ơn nặng cửa ông; Tôi từ Liêu-Đương về thăm mẹ hay giặc đến đánh thành mẹ tôi nói, thường thường, mang ơn của ông thắm lắm; bảo tôi phải đến cứu; vì vậy một người một ngựa đến đây. Không-Dung cả mừng; nguyên Không-Dung với Thái-Sử-Từ tuy chưa quen mặt, chần rờ đứng Từ thiết anh hùng nhơn Từ đi xa, mẹ già ở ngoài thành hai mươi dặm; Dung thường sai người đem cho lúa gạo; mẹ Từ cảm ơn, nên sai con đến cứu. Lúc ấy Không-Dung trọng đãi Thái-Sử-Từ tặng những y giáp ngựa ăn. Từ-thưa: Tôi xin mượn một ngàn binh ròng, ra thành giết giặc. Dung nói: Người tuy sức mạnh, vậy mà thế giặc đông lắm, chẳng khá kinh địch. Từ thưa: Mẹ tôi cảm ông đức dày, nên sai tôi đến nếu tôi giải vây không được; có mặt mũi nào mà dám thầy mẹ tôi; nguyên quyết một lần từ chiến. Dung nói: « Ta nghe Lưu Huyền-Đức là anh hùng đời này; như thỉnh người chịu đến cứu, trùng vây này giải được; không thì chẳng có ai mà làm xong. » Từ thưa. Phủ-quân viết thư, tôi xin đi đến cầu cứu cho. Dung mừng, viết thư giao cho Từ. Từ mặt giáp lên ngựa lưng mang cung tên, tay cầm thiết kích; ăn no, sắm xong rồi, mở cửa thành một ngựa, vược ra gần hạo thành. Tướng dẫn binh đến đánh. Từ đâm thạc vài người chen trùng vây mà ra.

(Sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO.

Lạc Tại Kỳ Trung.

Lúc cúi xuân gần qua hạ, trời khô ráo, chỗ ruộng rày vui chơi, vì mùa màng cũng xong rồi. Gió nam thổi mát, cây cỏ tốt tươi, cây theo thời trở lộc, cỏ xanh tiết dơn bông, tiết vui cây cỏ làm vui, mùa nghỉ người dân thông thả; bởi vậy, cho nên người xưa có nói « thảo mộc tùy thời hưng, nhơn gian qui sở sanh. »

Nơi trắng tranh giữa đồng, dưới gốc cây Bồ-Đề, một bọn mục-dống thả trâu ăn ngoài ruộng, xúm nghỉ mát dưới cây; vui chơi trò chuyện theo bầy, dờn cọt ngỗng nguê trong bọn. — Trong đó có một anh vục đứng đây

nói lớn lên cho bạn hữu nghe, nói rằng: « Xin anh em lớn nhỏ nghỉ sự dờn chơi một lát đừng cho tôi nói chuyện hôm qua; chuyện vui lắm, đã vui mà có ích cho bạn ta, ví như anh em mình mà làm dạng thì trên đời cũng ít có. » Trong li ấy, có một bọn trọng tuổi hơn hết, thường thường mây trẻ hay kiêng; đứng đây nói rằng: « Xin mấy em ráng chịu khó viết cho một giấy, để em đây thuật chi vui nghe chơi. » Hết thấy lớn nhỏ đều cười dờn lẫn lẫn nhìn nghe. — Bọn mục dống nói trước đó, đứng giữa bọn mình, khoan thai hòa luôn mà tỏ rằng: « Sớm mai hôm qua có một ông Hoàn nghe, nói rằng bạn thiết của chủ tôi, nhơn mùa nắng ráo đến thăm bạn chơi. Chủ nhà tôi rước vào thềm đất bãi bâng, vui mừng hơn hờ. Hai ông trong bữa ăn, bàn luận việc đời chuyện trò chữ nghĩa, tôi là kẻ tớ, chạy tới chạy lui đứng trà dư rượu, tôi nghe mà không hiểu cho hết lời tức mình quá đi mây anh; hai ông xem cũng như mình mà lời nói chuyện tôi không rõ dạng; duy tôi nhớ một câu vui và dễ, xin tỏ cho anh em rõ: ông Hoàn ấy hỏi ông chủ tôi: (Vay chớ anh có thầy bộ sách mới của ông... ông... ông...) khổ vậy đó thầy không dạy anh, hề dốt người ta nói cái tên sách nó vẫn có ba bốn chữ, mà không nhớ dạng. A dồng gì đây rồi mà Tân thơ; thôi tôi không nhớ. Ông chủ tôi trả lời rằng có mua bộ ấy tại nhà. — Ông khách hỏi: « Vay chớ anh coi hay, hay-là dễ vậy? Chủ tôi nói: « Tôi có mua nói để sẽ xem, chớ thoãn mang mắc làm ăn không coi dạng. » Ông khách nói: anh bây giờ quen nghề vẫn về rày bãi, quên việc học hành rồi; người xưa còn khi cây khi học lúc cây thì cây; còn lúc học thì học; như trong bang ngày mất làm, tôi khi chưa nghĩ ta xem dạng học thêm chuyện có ích, không thì uống ngày giờ làm. » Ông chủ tôi cười chum chim mà trả lời rằng: « Anh nói thì phải và dễ, chớ tôi nghĩ khó lắm; như tôi trong bang ngày mắc thao trẻ ở, coi cho nó làm việc ruộng rày, mùa nắng giăng nắng, mùa mưa dầm mưa, cực quá, trông đến tôi dặng nghĩ; tôi nhiều khi đem sách ra xem coi như lời anh bảo; đều gác ở đồng vừa tôi lại bị mũi cán quá chùng, đập vạ mỗi tay nên xem sách không dạng. » Nói vừa dứt tiếng, hai ông cười xóa mà rằng: Vay hi tại mũi, cho nên người không đọc được... Ông khách mới

nói rằng: « Người xưa ham học là muốn cho nên người, đến đời cột tóc trên ruộng, đứng cúi nơi về, hề ngủ quên, nó dục và nó dầm, phải thức dậy mà học; chớ ví với mũi cần thì có đau hơn hai đầu ấy đau, có chịu khó mới có nên; nay tôi biết anh ý có ruộng có trâu có dây có tớ rồi; nên mũi cần anh coi sách không dạng, chớ chi ông... ông chi tôi quên rồi. — A ông Châu-Thảo, ông ngờ như anh thì khi nào ông dặng làm quan lớn. » Ông nói rồi với chủ tôi rồi ông kêu tôi mà hỏi: « Mấy là chi của anh tao? » Tôi bảm rằng người ở giữ trâu. » Ông mới nói; em còn nhỏ tuổi phải ráng mà học, có chí thời việc nên; chủ em đã đủ có sự sáng, không lo, chớ em nhà nghèo ở mượn ráng học, ngày làm đêm học, đừng lo mũi cần mũi cần ít đau chớ không biết đời đau lắm; và em ráng nhớ mà nói lại với bạn hữu em, ráng cho lắm, thì phải nên; Tao thầy nhiều người bởi nghèo mà lập thân dặng thì quý lắm. » Tôi nghe lời phải nên nay tỏ lại anh em nghe, ai muốn học, cho tôi học với, chớ tôi nghĩ tức trong lòng, vì tôi quên tên bộ sách và quên tiếng cao xa.

Trong lúc tên mục dống thuật chuyện thì có ông chủ nhà nó, ở rúp trong bụi, nghe vui mừng về bảo vợ kiếm mượn đưa ở khác cho anh tớ nợ đi học, nhơn con mình, sau bốn năm thành danh sĩ tử. Coi tuy mục dống mà biết hổ biệt lập chí, hay còn nên thay: Vui thay cho anh mục dống biết nghe đầu dạy bảo.

TRẦN-GIẢI-NGU.

Tài bất thắng thời.

(tiếp theo)

Nay nghe nàng Lục-Anh tuổi đã lớn, mà chưa lấy chồng, muốn kết sưoi gia dựng mà lấy liêng, nàng Lục-Anh bên lòng không chịu, anh ruột là Huỳnh-Thắng cũng không lẽ ép uổng làm sao được. Tới kỳ thi hội, người Huỳnh-Thắng sửa soạn hành trang đi qua Bắc-kinh mà thi hội, người Mã-Sĩ thầy giáo lục ra, mới biết người Huỳnh-Thắng đã đậu cử nhơn rồi, chắc là đến Kinh mà vào hội, nhớ tới thú xưa, e khi gặp mắc thời xấu hổ, cho nên lãnh mặc trước đi ra khỏi Bắc-kinh.

Chàng Huỳnh-Thăng vốn là đứa tiểu nhơn, học hành lại dốt nát, may là thầy mua được một cái danh cử nhơn thời thầy làm mừng rỡ hiển vang rồi, cho nên đến vào thi hội, cũng không đem lòng bàm muốn mà làm gì, cứ việc chơi dao di, rồi mình mất phải bệnh hoạn tới ngày thi cũng vào trường làm lão thảo; (lều lảo) cho rớt, rớt mà về, về tới nhà, không được nửa năm, bệnh nặng chêt đi, trong nhà không anh em trai và không con cái chi, nên trong họ nổi lên danh xé gia tài, người vợ là nàng Vương-Thị không chịu được việc gì, chỉ nhờ có một mình nàng Lục-Anh chuyện chủ việc trong nhà, trong thời lo việc tan phục, ngoài thời hòa đãi họ hàng, giữ theo dòng dõi mà lấy tự phụng thờ, xong rồi. Trong họ ai này cũng đều bằng lòng, nàng Lục-Anh phân chia ra cũng được vài ngàn lượn vàng. Khi ấy mới nhớ đến chồng mình là người Mã-Sĩ, người ta nói rằng: chiêm thuyền đã chêt rồi, chưa biết thiệt giả, lộn kém bao nhiêu không biết, sai người tìm kiếm khắp hết mọi nơi, có người ở Bắc-kinh lại nói chuyện rằng: Người Mã-Sĩ chưa chêt còn ở tại Bắc-kinh, trong Kinh người đều kêu tên là độn tú tài. Nàng Lục-Anh vốn là người con gái tài trí, nghe được tin thế như vậy rồi tức thời mượn một chiếc thuyền đem tiền bạc và đây tờ lên Bắc-kinh mà tìm, đến nơi rồi, hỏi người Mã-Sĩ, ở nơi chùa Long-Hưng (phủ Chơn-dịnh) mà viết kinh mượn, bên sai người nhà là tên Vương-An đem một trăm lượn bạc áo quần mới và một phong thơ, đưa cho người Mã-Sĩ, lại dặn rằng, ngày nay tôi đã sẵn lòng vì Mã-tướng-Công mà viện lệ nhà nước (cho chịu bạc) vào ở giám-sanh, xin hãy nghe lời mà vào ở đó, đừng học hành sau sẽ ứng cử, mà lập công danh.

Không nên chậm trễ, người Vương-An đi tới chùa Long-hưng, hỏi thăm thấy chùa đây có một ông Mã-tướng-công ở đậu, thấy chùa trả lời rằng: đây có một người độn tú-tài mà thời chỗ không có Mã-tướng-công nào, người Vương-An nghe được tên ấy là chất rớt, mới nói lại rằng: phải xin đem lời vào cho gặp mặt, thấy chùa mới đem vào chùa, chỉ nói rằng người người viết kinh ấy là người độn-tú-tài, người Vương-An vào nhìn được người Mã-Sĩ rồi, qui xuống trước mặt, người Mã-Sĩ lấy làm lạ lắm, nghĩ rằng mình đương lúc này bán hàng hoạn nạn lắm, có ai lại được chiếu lụy mình như vậy, người Vương-An thưa rằng, tôi là người huỳnh tiểu thơ đem thơ cho tướng công

và thuật chuyện trước sau sự tình của nàng Lục-Anh cho người Mã-Sĩ nghe, anh Mã-Sĩ mới đỡ thơ ra coi: có thơ rằng.

Hà sự tiêu lang học viễn du,
Nhơn tri ở mạo vị lung đầu.
Đố nam tự hữu phong vân tiện,
Thả thính song tiêu tập phụng lâu.

Nghĩa bài thơ rằng:

Cắt cỏ (1) chàng tiêu học viễn du (1),
Mào đen (2) vì chưa đội lên đầu (2).
Về nam sáng có lượn mây gió (3),
Về sửa đôi tiêu nhóm phụng lâu (4):

Người Mã-Sĩ coi thơ rồi, chum: chiêm miệng cười, rồi thầy anh Vương-An, đem bạc và áo quần đến, lại xin định ngày lên đàng, anh Mã-Sĩ nói rằng: nay tôi mới biết tiêu thơ ở với tôi có tình nhiều, song khi trước tôi có lời thể nguyện chừng nào thì đậu, sẽ làm lễ giao hôn, bây lâu nhơn vì nghèo khó, bỏ sự học hành nên không làm được việc chi, bây giờ may được của giúp cho tôi, cũng đủ dùng để sự học hành, thì sẽ đợi qua sang năm, có khoa kỳ may thì đậu rồi, mới dám cùng nhau hiệp mặt, người Vương-An thầy nói như vậy, cũng không dám ép chỉ xin thơ trả lời lại mà về, người Mã-Sĩ bèn lấy giấy viết kinh dư mà tạm viết bốn câu thơ trả lời, có thơ rằng:

Trục trục phong trần dĩ yền du,
Hảo âm oan hi kiển bình đầu.
Thường hoa túc hữu phàn hoa ước,
Mạc khiến điều thính xuất phụng lâu.

Nghĩa bài thơ rằng:

Đeo đuổi phong trần đã biên du, (5) (6)
Tin lành mừng thầy rõ đui đầu.
Bề hoa sớm hẹn cùng nàng nguyệt, (7) (8)
Chớ khiến hơi tiêu khuất phụng lâu. (9)

Viết thơ rồi, phong lại giao cho người Vương-An đem về đưa cho nàng Lục Anh mở thơ ra coi rồi than thở thương tưởng vô cùng.

Năm ấy vua Thiên thuận đi tuần thú, (ngự đi các tỉnh) qua phía bắc, gặp giặc ngăn trở không về được, bà hoàng thái hậu xuống chỉ dụ cho ông Thánh-Vương nhiếp chánh (thề làm vua) cải niên hiệu là cảnh thái, đời vua ấy mới bắt tội người Vương-Chân là gian nịnh, cắt chức Thái-Giám hết thầy, lại xuống chỉ dụ rằng, phạm khi trước người nào tham hạch người Vương-Chân mà bị mất quan chức ấy, bây giờ đều cho khôi phục (cho làm lại) nàng Lục-Anh

nghe được sự ấy, liền khiển người Vương-An đi báo tin cho người Mã-Sĩ hay.

Người Mã-Sĩ lúc ấy tuy ở nơi chùa chuyện nhưng cũng đã từ từ rồi, không như khi trước nữa, mấy thầy chùa mới biết là con quan, cũng đem lòng kính trọng, năm ấy người Mã-Sĩ được 32 tuổi đương ứng theo lời người Trương thiết-khẩu, trước coi số đoán rằng đến năm ấy thời giao vận tốt.

Người Mã-Sĩ khi ở chùa đã ôn nhuần kinh sử, vừa nghe người Vương-An lại báo tin như vậy, lấy làm mừng, tức thì sửa soạn hành trang (đồ đi đường) đã từ chùa mà đi qua Bắc-Kinh tới rồi tìm nơi an nghỉ, nàng Lục-Anh lại cho người nhà tới mà hầu hạ và ngày thường đem đồ nhứt dụng luôn luôn.

Người Mã-Sĩ liền làm một bài sớ tâu Vua, nói sự nhà mình khi trước, bởi lấy lời nói ngay tham bạch người Vương-Chân, nên mất phải tai họa, một là xin tha tội hai là xin cho mình được tập âm « noi theo phẩm hàm cha làm âm thọ » như lệ nhà nước định, phẩm quan văn võ tam phẩm dĩ thượng, thì con được tập âm thất phẩm, cha nhị phẩm thì con được tập âm bát phẩm, cha tam phẩm thì con được tập âm cửu phẩm ăn lương, vua xuống chiếu cho ông Mã Vượng Quân khôi phục tước lại như khi trước, và cho người Mã-Sĩ được ăn lương mà đi học, những nhà cửa ruộng nương khi trước bị tịch mất ấy bây giờ đều cho lại.

Nàng Lục Anh lại bảo người Mã-Sĩ viện lệ vào ở giám sanh kê khoa thi hương (thi ngoài tỉnh) vào thi đậu thủ khoa, rồi tạm nơi nhà ngụ, làm tiết rượu ăn mừng, mà làm lễ cưới nàng Lục Anh, qua năm sau vào thi hội (thi trong kinh) đậu được hội nguyên, rồi vua ban áo mào vinh qui, lúc ấy vợ chồng đều sang trọng, về làng quan phủ huyện đều ra tiếp, anh em bạn hữu mừng rỡ rất nhiều, người Trương nghĩ mình xâu hổ đã trốn đi qua xứ khác, người Trương-thiết-khẩu nghe được tin lành, bèn đi tới mừng, người Mã-Sĩ nhớ tới lời coi số đoán khi trước là hay, cũng đem lễ vật mà hậu tặng cho nhiều.

Từ ấy đến sau người Mã-Sĩ làm quan tới Thượng-thor, là bình bình bộ đều làm trải qua nàng Lục-Anh sau được hai con trai, phong làm nhứt phẩm phu nhơn, hai người con trai

lớn lên học hành cũng đỗ thi đậu hết ra làm quan tước nối dòng trăm anh đời đời.

(1) Chàng Tiêu là tiêu sử người nhà châu, thành tiên thời ông tiêu hay vua Mục-Công nước Tần, gả nàng con gái là Long-Ngọc làm vợ Tiêu-sử, dạy nàng Long-Ngọc thời ông tiêu cũng hay, khi thời thường có chim phụng lại đậu trước nhà, nên ông Mục-Công, làm một cái lầu kêu là phụng lâu, để cho hai vợ chồng ở, sau hai vợ chồng một người cời rống một người cời phụng lên cõi tiên.

(2) Mào đen người làm quan đội mào ở sá.
(3) Mây gió về nam) chim bàn bay về nam gặp gió mây thuận.

(4) Phụng lâu giải trước, số (1).
(5) Phong trần gió bụi cực khổ) chim Ung bay, khỏi phong trần đường thi.

(6) biên; biên nhất, du, du chơi.
(7) Bề hoa) thi đậu người ta kêu là bề quê; cũng thêm bởi đường vua Minh-Hoàn đi chơi trên cung trăng, thầy cho thiên phủ có bản đề chữ (Quần hàng thanh hư chi phủ) và thầy con gái tốt hơn trước người, mặc áo trắng cời chim loan múa dưới cõi quê (thầy trong sách thiên hữu thập đi)

(8) Nàng nguyệt ở Hằng Nga ở cung trăng.
(9) Hội tiêu tiêu tiêu khúc mắt có giải số trên.

Mã-Sĩ Truyện chung.
ĐẶNG-QUI-THUẬN, Cái-tàu-hạ.

Lời rao

Ông GENET, quan giám-tạo lâu quan cùng nhà công, ở tại đường Larclauze số 14, 15, cùng qui vị viên quan Lục-tỉnh, xin làm ơn nhân giúp với những người ưa sống, ưa có nuôi muông-săng giồng, tời, hay đánh tiêng rường thịt; Nếu ai có muông-săng, cá, to con mạnh sức, hoặc cho mượn, hay là cho mượn. Vì ông ấy có một con muông-săng để rước thịt, cao lớn, rống giồng phương tây. Muốn dâng đồ giồng, lúc đó rớt và con thỏ bú sẽ trả con mẹ lại cho chủ - Săng bản là đức vui, người mà ưa thì phải tìm cho có muông-săng tốt; ấy là nhơn sanh qui thích chi.

Ông xin người có lòng thảo, giúp dâng đồ ấy, hãy đến tại nhà ông mà bàn luận, trong lúc bữa cơm trưa, hay cơm tối; không thì viết thơ cho rõ cho ông công dâng tin giữ p thậm bạnh thậm hạnh.

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LAM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tức danh đường Kinh-lập) số 125. Xin anh em chờ lộn.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sốt dẻo và bánh sừng-bò, chầy beurre (bánh mềm)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mặt, bánh bò chề mặt.

TẠI TINH MYTHO

Tiệm ngành ở đường mé sông tại chợ số 10. Mỗi bữa đều có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhứt hảo hạng. Có rượu chát, rượu bière, limonades.

Có trữ nước đá.

Đủ thuốc y-dược tây.

Nội hạt ai mua vật gì thì xin gửi mau mắn và từ là hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre, Cái-bè, Cán-thơ, Hà-tiên Sóc-trăng, Vĩnh-long và Sadéc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gửi thơ cho tôi, tên ROUX tại Mỹ-tho.

TẠI CÁP SAINT JACQUES (Vũng-tàu)

Có tiệm và lò bánh mì tại đường de Lanessan. Lành nẹp bánh cho các cơ binh. Có gói bánh mì qua bán tại Bà-Rịa.

TINH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phở Châu-trần-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để lâu đừng đi đường, hay là đi rừng đi rú thì cũng có bán.

NĂM NHÂM-DẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THANG TU LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BA ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG TU LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BA ANNAM
1	Mardi	23	Thứ ba	16	Mercredi	9	Thứ tư
2	Mercredi	24	Thứ tư	17	Jeudi	10	Thứ năm
3	Jeudi	25	Thứ năm	18	Vendredi	11	Thứ sáu
4	Vendredi	26	Thứ sáu	19	Samedi	12	Thứ bảy
5	Samedi	27	Thứ bảy	20	DIMANCHE	13	CHUẢ NHỰT.
6	DIMANCHE	28	CHUẢ NHỰT.	21	Lundi	14	Thứ hai
7	Lundi	29	Thứ hai	22	Mardi	15	Thứ ba
8	Mardi	1	Thứ ba	23	Mercredi	16	Thứ tư
9	Mercredi	2	Thứ tư	24	Jeudi	17	Thứ năm
10	Jeudi	3	Thứ năm	25	Vendredi	18	Thứ sáu
11	Vendredi	4	Thứ sáu	26	Samedi	19	Thứ bảy
12	Samedi	5	Thứ bảy	27	DIMANCHE	20	CHUẢ NHỰT.
13	DIMANCHE	6	CHUẢ NHỰT.	28	Lundi	21	Thứ hai
14	Lundi	7	Thứ hai	29	Mardi	22	Thứ ba
15	Mardi	8	Thứ ba	30	Mercredi	23	Thứ tư

NÔNG-CỎ MĨN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÀN NHỰT TRÌNH

(Người bản quốc mỗi năm... 5\$00
Người-Lang-sa cùng ngoại quốc... 10\$00.
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

SAIGON

ĐƯỜNG LAGRANDE, SỐ 84.

ANNONCES

1^{re} Page le cent..... \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

Lời Rao

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bồn-quản chủ nhơn mà thương-nghị

Cầm không ai động in Tam-quốc lại như trước này vào các thư sách, hay là làm riêng một cuốn cũng không động

Thương cở luận

(tiếp theo)

Tôi luận việc thương cở kỳ kể đây, câu chốt bèn xin bạn bốn-quốc làm sao cho hơn, vì như không hơn thì cho bằng người ta, chớ cở để thua. Sao mà tôi dám hỏi tiếng ấy? Vì tôi cũng có suy nghĩ tìm kiếm và cũng có thấy nhứt-trình và nghe người đi quốc nơi đi nói lại thì đủ biết rằng

người nước khác cũng không phải là thông thái dỏi hay chi cho hơn người bốn-quốc bao nhiêu; duy xứ người ta cực nhọc khổ sở, khổ bé làm ăn; muốn làm ruộng nhiều, thì đất đã ít, và lại cứng; làm ruộng làm rầy, thì phải bỏ phần; bởi vậy cho nên những kẻ ở ruộng ở đồng, cực chẳng đã, mỗi người có một ít đất vừa đủ sức làm, nên phải làm; vì như không làm thì phải bị nghèo khổ thất dỏi; còn có làm thì phải làm cho kỹ. Lại thêm đất ít dồng người; người nào không có ruộng đất, thì phải ép trí học nghề này, phương kia mà làm ăn, nếu không thì phải thất dỏi. Bởi cở xứ khổ, làm cho cở đồng tiền thì cam g c lằm; và lại trời đất-tai-biên không chừng lạnh thì lạnh cho nức da, nóng thì nóng cho ngời hơi thở. Cho nên người phải-bương mà làm mà học nghề học người học-buôn, kỳ độ xin bạn hữu xem coi phải là nhờ xứ khổ, mà người phải thông; nào có phải là thông thái thánh hiền chi, cho hơn

chúng ta. Ngạc vì chúng ta sanh nhằm xứ tốt, đất rộng, người thưa, làm ăn rất dễ, bé ở thung dung, không có điều chi cho hại lắm. Bởi vậy cho nên người chúng ta còn dễ dãi, không lo sợ, trong trí còn tưởng dễ hoài.

Cúi xin bạn hữu rằng mà nghĩ nghị cho xa, lo tính cho sớm, chớ có dễ trễ hết ngày giờ, mà uống cho kẻ em nó sanh sau chịu khổ. — Vì sao mà tôi dám nói: nếu không lo tính trước thì để cho trẻ em sau chịu khổ? Chư qui-hữu xét cho kỹ thì thấy rõ; con tằm tuy ăn ít, vì dòng nên nhọc kẻ hái dâu. Coi trong Nam-kỳ lúc chúng ta còn nhỏ, lời chừng hai mươi năm trước, như dân lục-tỉnh xài phí bao nhiêu, vật dùng đôi chất bao nhiêu, người đi quốc đền xứ mình mà chính lợi bao nhiêu? Có phải là ít lắm lời chừng một phần ba trong lúc này. Cách có hai mươi năm mỗi đều thêm bằng ba, thì sự thêm mau lắm, sức thêm còn đang mạnh, vì đi quốc thầy trong xứ mình dễ lắm, dễ dùng dễ xài, dễ lây; họ ào dền như ong bầy, như kiến ổ; họ làm họ lây cho đầy túi, cho tràng rương rồi họ về; kẻ khác lại dền. Còn người bản địa cứ một mực làm, giữ một cách ở, mà lại tánh ít cần kiệm tiêng tắng, gặp mua gặp sắm, gặp xài gặp phí; mỗi mỗi xai ba. Vậy thì thùng thảng xem người phương lạ như tằm ăn một ngày ăn một nhiều, còn dân bản quốc như lá dâu, một ngày lớn lên là một còi. Xem xét lại cho kỹ mà coi, có phải là lá còi, lại bị hái sớm thì là kẻ em sau như lá dâu còi vậy. Thương ôi! luận dền vậy tôi lấy làm buồn lắm; cũng vì sợ kẻ hậu sanh khổ. Tôi đâu dám nói việc tiên tri, song lý luận đủ tưởng lợi hại. Xin bạn hữu mở lòng rộng rãi, để riêng giờ một ít trong mỗi ngày; khi rảnh việc rồi, suy nghĩ một hai, xét phải chăng giùm chung trong nước; không lo trước e sau chặm trễ; nếu khoanh tay chờ trễ mà thờ dãi; đã mệt lòng lại thất sở khôn nài; chờ dền chuyện ăn năng cũng muộn. — Thận chi thận chi.

(Tôi nhiều khi luận dài, thì có một ít người bạn tưởng tình nhất tôi, nói dài một cho người đọc, nên xin kiều lết; tôi luận viết cho để xem).

Luong-Dũ-Thúc, Bèn-tre.

Tam-quốc chi tục dịch

(tiếp theo)

Quần-Hội hay có người ra thành, liệu át đi thỉnh binh cứu; bèn dền vài trăm quân kỵ, dền cẳng, và vây lăm phía. — Từ cấp thượng, trong cung lập tên bản ra lăm hướng, không mũi nào trặc; chúng chẳng dám dừ theo. — Thái-Sử-Từ dặng thoát trót dền dền Đình-nguyên ra mắt Lưu-Huyền-Đức, tỏ sự dền xin binh cứu Không-Dung bị vây nơi Bắc-hải và trình thơ ra. — Huyền-Đức xem thơ rồi hỏi Từ: «Túc-Hà là người chi?» Từ thưa: «Tôi là Thái-Sử-Từ, người nhà quê nơi đất Đông-hải, tôi tuy không phải người thân cận ruột với Không-Dung, song có nghĩa vừa lòng hiệp ý, chia lo, chia buồn với nhau; nay Quần-Hội làm dữ vây Bắc-hải, không sớm thì tôi phải khôn; nghe ông, nhờ nghĩa, rõ bày, hay cứu người nguy cấp; vậy sai tôi đương mũi nhọn vượt trùng vây, dền đây cầu cứu.» — Huyền-Đức làm lễ mà đáp rằng: «Vậy thì ông Không Bắc-hải biết trong đời này, có Lưu-Bị mới hiệp với Văn-Trường, Dực-Đức điếm binh ba ngàn, kéo qua quận Bắc-hải. — Quần-Hội thầy vọng quân cứu kéo dền, bèn dền binh ra địch; thầy Huyền-Đức ít binh nên không lo. — Huyền-Đức, Quang, Trương và Thái-Sử-Từ dừng ngựa trước trận. — Quần-Hội giận xóc ra; Thái-Sử-Từ chờ tới trước; ai dề Văn-Trường sớm đã ra ngựa đánh với Quần-Hội; hai ngựa giao nhau, binh reo ịnh ỏi; lẽ nào Quần-Hội địch cho lại Văn-Trường, trong vài mươi hiệp, ngọn Thanh-loại vừa dờ, chém Quần-Hội sa xuống ngựa. Thái-Sử-Từ, Trương-Phi hai ngựa dều ra, hai thương lập cật, riềc vào trận giặc; Huyền-Đức giục binh đuổi tới. — Trên thành Không-Dung thấy với Thái-Sử-Từ cùng Quang, Trương giết chúng giặc, như hùm vào bầy dê, tung hoành chẳng ai đương, mới kéo binh ra thành, ngoài trong đánh dấn, bầy giặc cả thua; kẻ hàng đầu vô số, còn dư dặng tang chạy. — Không-Dung nghinh tiếp Huyền-Đức vào thành, chào hỏi rồi, bày yền diên, khảnh hạ, lại giã Mê-Trước ra mắt Huyền-Đức và tỏ việc Trương-Khởi giết Tào-Tung, nên Tào-Tháo kéo binh vây Từ-châu, bởi vậy, Trước dền cầu cứu. — Huyền-Đức nói: «Đào-Cung-Tổ là người nhưn quân tử, chẳng dễ không lợi, lại chịu oan.» Không-Dung nói: «Ông là tôn thất Nhà-Hôn, nay Tào-Tháo phá hại trăm họ

ý mạnh khi yêu, sao chẳng cùng tôi đóng qua cứu đó?» — Huyền-Đức nói: «Bị chẳng dám từ, ngặt vì binh kém tướng ít, e khó khinh động.» — Không-Dung nói: «Muôn cứu Đào-Cung-Tổ, tuy nhưn vì ban cứu, cũng vì nghĩa lớn, há một mình ông, không lòng trọng nghĩa sao?» — Huyền-Đức nói: «Nói như vậy, xin Văn-Cử đi trước; dung Bị dền Công-tôn-Toàn, dặng nhưn năm ba ngàn người ngựa, rồi tôi dền sau.» — Dung nói: «Xin ông chớ quên lời.» Huyền-Đức nói: «Ông tưởng tôi là người chi vậy? Thành nhưn nói rằng: (Từ xưa dền nay không có người thất sao, người không tin thì không nên. Lưu-Bị mượn binh hoặc dặng hoặc không dặng, cũng dền.) Không-Dung ưng chịu; bèn bảo Mê-Trước đi về báo với Từ-châu, Dung sẽ sửa soạn dầy binh. — Thái-Sử-Từ tạ rằng: «Tôi vưng mạng mẹ dền cứu, nay may không lo, có quan Thái-Sử dật Dương-châu là Lưu-Giêu với Từ đóng quận, e thơ người dền kêu, chẳng dám không đi; xin sau sẽ gặp nữa.» — Dung lấy vàng lụa tạ ơn. — Từ không khưng chịu, đi về. — Mẹ mừng con trả ơn dặng cho ông Bắc-hải» nói rồi, sai Từ qua Dương-châu. — (Chẳng nói về việc Không-Dung dầy binh) lại nói Huyền-Đức qua Bắc-hải ra mắt Công-Tôn-Toàn, và bày tỏ việc muôn cứu Từ-châu. — Toàn nói: «Tào-Tháo với ta không thù, chịu khó làm chi mà thế người ra sức.» Huyền-Đức nói: «Bị đã hứa với người, chẳng dám thất ngôn.» — Toàn nói: «Ta giúp người binh mã và binh bộ hai ngàn.» — Huyền-Đức nói: «Xin cho mượn Triệu-từ-Long đi một phen.» — Toàn cho. — Huyền-Đức cùng Quang, Trương dền bốn bộ ba ngàn đi tiền dọi; Từ-Long dền hai ngàn theo sau, chỉ Từ-châu mà dền. — Mê-Trước về báo với Đào-Khiêm Lưu-huyền-Đức. — Trấn-nguồn-Long cũng vậy về báo rằng Thanh-châu, Diên-Giai kéo binh dền cứu. — Đào-Khiêm an lòng. — Rồi lại Không-Dung với Diên-Giai hỏi đạo binh số, sợ binh Tào thế mạnh, ở xa xa sẽ núi hạ trại, chẳng làm tới gần. — Tào-Tháo thấy hai đạo binh dền, cũng phân quân thế, không dám dền trước cả thành. — Lưu-huyền-Đức

kéo binh dền ra mặt Không-Dung. — Dung nói: «Binh Tào thế lớn, Tào-Tháo lại dền binh hay, chưa khá khinh địch, để xem động tĩnh, rồi sẽ lần hình.» — Huyền-Đức nói: Chín e trong thành không lương, khó giữ dặng lâu; Bị khiên Văn-Trường, Từ-Long lãnh quân bốn ngàn ở hộ hạ giúp đỡ ông; để Bị cùng Trương-Phi tuốc qua dình Tào, đi tặc vào Kinh-châu ra mặt Đào-sử-Quân dặng thương nghị. — Dung cả mừng hiệp với Diên-Giai lập thế kỳ giặc; Văn-Trường cùng Từ-Long lãnh binh hai bên tiếp ứng. — Ngày ấy Huyền-Đức, Trương-Phi dền một ngàn người ngựa, riềc vào bình Tào, một bên trại; trong lúc đang đi nghe trong trại, một tiếng pháo, quân ngựa quân bộ như nước tràn như sóng dợn dùa ra, đương đầu một anh đại tướng tên Vu-Cầm, dừng ngựa kêu lớn, nói: «Quan cuốn đố, ở chỗ nào, và đi đâu.» Trương-Phi thấy rồi bèn không nói chi, thẳng tới đánh Vu-Cầm, hai ngựa giao nhau, đánh dền với hiệp; Huyền-Đức huy cấp cổ-kim dũi binh xóc dền. — Vu-Cầm thua chạy. — Trương-Phi đương trước, dũi riềc dền dưới thành Từ-Châu. Trên thành với thầy cờ bóng chữ trắng, để Đình-nguyên Lưu-Huyền-Đức. — Đào-Khiêm kịp khiên mở cửa. — Huyền-Đức vào thành. Đào-Khiêm rước dền phủ nha làm lễ rồi, dọn yền dãi và khao quân. — Đào-Khiêm thầy Huyền-Đức tướng mạo dằng hoàn nội năng thông thái, trong lòng cả mừng, bèn khiên Mê-Trước lấy bài ăn của Từ-châu nhường cho Huyền-Đức. Huyền-Đức sững vậy mà nói: «Ông ý chi vậy?» Khiêm nói: «Nay thiên hạ nhiều loạn, giềng vua chẳng rủng; ông là tôn thân Nhà-Hôn lẽ phải hết sức phò xã-tắc; kẻ lão phu tuổi già, lại không tài, tình nguyện đem Từ-châu nhường cho ông; xin ông chớ chối từ; rồi tôi tá biểu văn thân tâu Triệu-dinh. — Huyền-Đức dừng dậy hai lạy mà nói: «Lưu-Bị tuy con cháu tráo Hôn, công kém đức mỏng, nếu làm tướng Bình-nguyên còn e không xứng chức, nay vì nghĩa lớn, nên dền giúp nhau; ông nói ra lời ấy, là nghĩa Lưu-Bị có lòng gồm lấy sao? Nếu tướng như vậy, Hoang-thiên chẳng giúp.» — Khiêm nói: «Ấy là tình thiệt của Lão-phu vậy» hai bên ép nhường, lẽ nào mà Huyền-Đức khưng chịu. — Mê-Trước tới trước thưa rằng: «Nay binh dền dưới thành, khá lo thương nghị kẻ, làm cho lui giặc, chớ việc an rồi, sẽ thương cho nhau mới phải.» Huyền-

Đức nói : " Bị gọi thơ cho Tào-Tháo khuyên giải hòa, nếu Tháo không nghe, rồi đánh giết chưa chậm, nơi ấy truyền hịch cho ba trại, án binh chẳng động; khiến người đem thơ đến Tào-Tháo.

(Sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO.

Trong kỳ nhứt-trình số 32 kể đây, in sai hai chữ: Hàng thứ 39 phía tay mặt chữ thứ tư đọc nặng chữ không phải mắng, và kẻ đó chữ thứ sáu đọc Dung chứ không phải Ưng.

VĨNH-LONG TÌNH, TONG, XÁ ĐANG

KHAI KHÁN.

Một vài câu can tỏ,
Mười ba tổng dặng hay:
Kể từ ngày để lệ đền nay.
Lòng lắm quyết cứu cư vịnh trần,
Nhà công thợ sớm khuya cần mẫn.
Mắng lo bé cứu trợ dân gian:
Thuê hải-dồng xin bãi dư ngân.
Bạc thầy-lợi bầy trăm máy lè,
Xuất công nho đóng cho dân nhẹ.
Để thung dung chải lưới kiếm ăn.
Đã ghe phen đẹp đảng tà thần:
Quản-tử tân, tiểu-nhân phải thời.
Chánh cảm nổi Miếu-văn-thánh-hội.
Gốc nền xưa giếng mời Phan-công,
Lừa ngon khi Địa-hạt Hối-dóng.
Giúp lời nói với quan Chánh-Bò,
Một ngàn tâm giúp cho tu bỏ,
Dựng nguy nga Trâu Lỗ cung tương.
Những xa gần nhu sĩ bốn phương.
Mừng có chỗ vàng lai chiêm ngưỡn,
Trường Tử-Đức nữ-nhĩ giáo đường.
Nhà trăm anh lựa mặt cử dưng,
Bảy cuộc thi lựa kẻ hào hùng.
Nhà bảo-sản mong lo gây dựng,
Chữ trung hiền hai bề khó luận.
Hề dặng trung thì hiền chẳng trôn,
Muốn làm người ven diệu tử con,
Mà để tiêng non sông mới quý,
Sáng nghiệp nang thu thành bắt dị.
Kiềm cung đá phi chỉ nam nhi,
Ơn lam nhờ nhà nước xét suy,
Nhớ công trước loạn ly chỉ nhứt.

Phát băng-cấp tập thừa phụ chức.
Cho trọn bé yềng dực di mưu,
Chôn gia đình thông thả phong lưu.
Lâm Tóng-Độc cơ cứu thiện nghiệp.
Thời phù-sứ nay vừa gặp nhứt,
Xứ Côi-bè toan kiệp đời chơn.
Đề một bài hoài nghĩa tư nhơn.
Đường gần gửi còn hay lai vắng,
Trước chúc cho tông làng khương trăn.
Sau cầu xin trạch nhận bình an.
Trăm năm tạc ngôi đá vàng,
Hữu danh phú quý là nhân xưa nay.

Cửu Hội-dồng phủ hạt,
Độc-phủ-Sứ.

Hàm Tổng-dộc TRẦN-BÁ-THỌ.

Ký thơ.

TỰ THUẬT KỸ ĐỒNG-LIỆU

Cần kẻ vài lời tỏ dục trong,
Mây năm nợ nước tình vừa xong,
Hội đồng rửa sạch hồn Sa-đéc.
Phủ-sứ mặng nông nghĩa Vinh-long.
Chánh tướng cao-dày công sáng-tạo.
Độc đến ngay-thảo rặng tiên-công.
Xét mình còn kém trang tài đức.
Tổng-dộc lam nhờ sắc lạng phong,
Cái-bè, Tổng-dộc TRẦN-BÁ-THỌ.

Cần đề.

Chuyện trồng dưa.

(tiếp theo)

Đất các triển dống, đất sét hay là đất phủ sa, đều ở xa sông rạch nước nổi, thì trồng phải gần hơn dưa đất thịt. Bờ lên bờ chiếc, dặng trồng dưa bằng chiếc, nếu làm bờ dới nước không thấm tới rễ; phép lên bờ đã nhỏ như vậy, mà năm nào nắng dai, nước kém dưa to phải bị xau đỏ ngọn chẳng phải ý lớn tăng với nắng trời sao thấu, sao cũng phải cho mát gốc là hơn, lên bờ như vậy, bé ngang bờ chừng một thước năm tít tây đất; còn ngoài triển thì chừng mỗi bên 8, 9 tít tây, mươn đảo nhỏ mà cho sâu, để động nước năm nọ tháng kia;

coi chừng vừa hơi cạn lại móc xuống cho sáu. Bờ lên hườn thành sẽ đào lỗ cách nhau chừng hai tấc rưỡi ba tấc. cho ngay nhau bé thâm hạ cho sáu, chừng một thước năm tít tây; đào rồi bỏ đó vài mùa mưa cho nước chảy cát xuống dưới nước sông lớn ngập, vụ yếu có hơi búng vò một ngày mọi ít; còn chừng một thước sẽ dặt dưa.

Trong lúc lên bờ rồi, không muốn dặt ở không thì trồng khoai, trồng đậu mà nhờ xấp thời; chừng nào dặt dưa sẽ hay. Dưa ương ít nữa là năm sáu lá sẽ dặt, chớ ba bốn lá dặt xuống sau nó sanh dưa chừng nom không trái trắng chi, mà lại hay tốt dọt.

Đặt dưa xuống rồi, phải nhằm một bờ một hàng cho ngay nhau, rồi hồi phân vóng cỏ mà bỏ chung quanh cho yếm gốc, trên như có cỏ khô giầy khoai, giầy đậu khô lại cào mà bỏ chung quanh gốc dưa mới dặt cho đỡ nắng mùa hạng, mặng mùa nắng qua mùa mưa, cỏ ấy sẽ mục rứt xuống làm phân. Coi trời gần hết mưa, thì móc mươn bới lên. Như thầy nắng làm thì dưng có phát, như cỏ củ hoạt củ tây mọc trong gốc: vụ để mà che nắng cho yếm. Chừng dưa xây bàn than sẽ bới kỹ nhứt, từ đó đến sau hệ gần tới mùa nắng thì bới, không phải bới dẫu mùa nắng, liệu gần dực mưa sẽ bới, chớ như thiệt dực mưa mà bới, thì phen ửng lên thêm hại.

Dưa thường trồng dật cao hay có đường, giồng này ăn dưa không thể trừ được, phải siêng năng săn sóc coi chừng bới vậy dật cao ráo lập vườn dưa, thì tốn công nhiều hơn dật cù lao, hay là dật có nước thủy triều, ít thủy, ai ở đất giồng cùng đất sét chai, mà lập vườn dưa cho dặng nhiều hơn 1000 cây, chớ dật thịt, dật cù lao muốn lập bao nhiêu cũng dặng. Dưa dật giồng cùng các thứ dật chai, chừng có trái lồi 5, 6 mùa dậu thì ổn sai, chớ sau lại một ngày một xù, vì bờ nhỏ rỏ ăn ra tới chỗ hết đất phải hư lần, sau rồi cù hủ nhỏ, bẹ vàng, lối rỏ, chừng ấy dưới mươn không có đủ đất mà bới bỏ mỗi mùa.

Phép trồng dưa thừa đã ọi, trái sai, lồi còi, mà cây lại không có cao xóng như dưa trồng dầy, vì nó ba nhất hơn là dưa trồng dầy bẹ nhất thì có phải hoản. Cỏ hoản thì trái sai.

Thuở trước tiên hơn tôi lập dưa thừa. bờ lên bé ngang cho tới mười tấc, trồng nanno sâu cách hàng ngang cây này cách cây kia tới chín tấc,

hàng dọc tới 12 tấc, mươn cũng lớn như bờ vậy; dứa cây dền bảy giờ dư 40, 50 năm mà chưa thầy lão, bẹ còn nhất đéo, trái còn sai triệu, sao nấy tuy gia vận, ít hay bới bỏ, mà trái hồi còn sai, cũng bới nhờ bờ lớn, trồng thừa cây, cho nên con cháu sau này, tạ hưởng nhiều đời.

Sau này ông thân tôi thầy công làm khó mươn, người làm mươn không tinh, hay biến nhất, tánh chắt dỏi xa, mà ăn mất mỡ, nếu làm bờ lớn như xưa thì nặng nề không ai chịu làm, làm ngày thì bao nhiêu, còn dặt soát không ai chịu làm, có làm thì dật bỏ vò bờ không thấu, không dày chặt, cụt dật tới bờ đã tan rả 2, 3, bới thế nên ông thân tôi mới lên bờ nhỏ trồng dày hơn, dền bảy giờ đã cỏi rồi, cây lại cao hơn dưa thuở tiên hơn tôi tạo lập. Lại ông thân tôi có trồng lòn thủ theo bờ dôi thuở trước một ít bờ mà coi, thì không ra gì, lòn thì thêm hại cho dưa cao, mà dưa con trồng lòn ấy cũng chẳng có trái trắng bao nhiêu, thêm công đường cho kẻ chọc khó thêm. Vì vậy cho nên trồng thừa càng tốt, hơn là hà tiện đất.

(Sau sẽ tiếp theo)

NGUYỄN-DƯ-HOÀI BÈN-tre.

Kỳ nhứt trình số 28 có lộn chỗ cách nhau bé dài hơn thước năm tít tây, bé ngang 5 thước. Phải đọc lại rằng: cách nhau bé dài hơn tám rưỡi, bé ngang 5 tấc.

Nghĩa hồ tâm truyền.

Năm Tự-dức thứ tư, tại làng Long-phụng, tổng Hòa-quới huyện Kiên hòa, có nhà họ Võ nuôi một con cạp con, đã dặng 7, 8 năm thì hai vợ chồng thương cũng như con dạy hai đứa con, mình kêu cạp bằng anh hai; chừng năm Tự-dức thứ 11, ông họ Võ nấy nguyên là Tú tài, nên năm đó phụng chỉ dụ lại kinh mà tưng sự, dạy cạp ở nhà với vợ và hai người con. Khi ông Tú tài sửa soạn ra đi, con cạp chạy lại trước mặt người qui lên chông xuống hai hàng nước mắt chang hòa, dường như tờ khốc dưa thảy. Ông ấy lúc đi có dặn cạp rằng: Nay cha đã phụng chỉ về kinh, vậy cha nuôi con tự dẫu nay mươn đều nhờ con, dền nay cha cũng phủ thác sự nhà cho con rằng mà nuôi mẹ dạy em, đừng có lằng lộn mà mẹ con với em nó sợ; cạp cứ cuối đầu không khác

nào con vưng lời cha dạy biểu. Ông ấy lên tỉnh dâng hiệp đồng cùng các ông sanh đố công sĩ, lãnh thiệp đồng trình; ông ấy đi được chừng năm ngày; cốp lại chạy vào bần thờ qui xuống kêu la rầu rĩ; vợ ông Tú-Tài thấy vậy tưởng con cốp muốn từ mà đi, nên lại vuốt ve cốp mà thàng rằng: Cha con khi đi có giao sự nhà và mẹ với hai em con cho con, đến nay chưa tới năm ngày con muốn bỏ mà đi đâu? cốp lại trước mặt bà già qui xuống rớt tay chỉ ra đường và chỉ lại nhà; (bà già ấy nuôi cốp lâu nên từng biết là cốp muốn đi rồi về) Bà Tú-Tài mới nói: con có đi chừng 5, 3 ngày thì phải về kẻo mẹ trông, cốp gật đầu, cùng lại vuốt ve hai em rồi bỏ ra đi. Kể trên tỉnh ông Tú-Tài đã sắm sửa thóc nang rồi lên đường; lúc ấy đường đi từ Nam-ra-Huê thì theo đường trạm có cán khiến đưa trạm này sang trạm kia và lại Từ-Biên-hòa ra Bình-thuận hỏi còn rậm rạp lắm, ông Tú-Tài đi trên cán chừng vài ngày bữa đó trời nhắm ban chiều, ngó ra hai bên đường, cây cỏ bịt bùng, chim kêu vượn hú rừng núi cheo leo, đường đi hề hừng, thì bước theo cảnh vật, mắng tính nhớ nhà, vợ yêu con thơ, phần nuôi con cốp đã 9, 10 năm mền tay mền chơn, lúc ở nhà thì đi đâu cũng có cốp liền chung này đi đường non núi vẫn về lại có một mình. Vừa nằm vừa nghĩ, phúc đầu khiên cán la lên rằng: có cốp đón đường; ông Tú-Tài biểu dừng cán lại, đặng ba thấy trở xum dập đuôi nó mà đi; ông ấy trên cán mới bước xuống tới đặt. cốp dấu nhảy lại ngay mặt ông ấy qui xuống rờn rờn; ông ấy nhìn quã là cốp nhà của mình nuôi; mới chung hừng mà rằng: Mà con, con đi đâu đường trường cách trở bỏ mẹ con với trẻ em ở nhà với ai? cốp rờn lên và lại đặt chạy lại gốc cây quào quào một hơi, rồi ra vuốt ve ông Tú-Tài, hai hàng nước mắt đỏ như mưa, ông rên inh òi ông ấy cảm lòng không dấu cũng vuốt ve lấy cốp mà khốc và thàng rằng: con ơi! Bình rịnh làm chi để cho cha đi; chớ cha làm người ở đũa trăn ai nấy, đã mang ơn cơm áo, chưa chút đền bồi; hơn rày quốc-gia phiên biên, triều đình hữu sự; chẳng lẽ cha làm lơ: cha đi cho dền chồn dề đình, từng sự một ít lâu, có dịp gì cha lo trả nợ ở cơm, chớ lúc thừa bình sao biết ra tranh danh đạt lợi; còn chừng bát loạn lại tranh tròn đi đâu cho dánh; Thời cha xin con trở về diều độ gia đình, hôm sớm

với mẹ con và coi chừng dôi cho trẻ em kẻo nó dại; Trong khi ông ấy thàng thờ thì cốp cúi đầu, chừng ông ấy dứt lời, thì cốp lại gắm lên một tay vuốt ve ông Tú-Tài, một tay nắm áo; ông Tú-Tài lại rằng: Trong ý con; cha biết rồi; con thấy cha tuổi đã lớn, đi đường trường viên vọng, sương tuyết dầm pha mà con bình rịnh. Việt ấy không hề gì, con người thất sống nơi trời, hơi dàu mà lo; như cha ở nhà với con chừng chệt con lại làm sao cho khỏi sự thề ai ai cũng phải chệt một lần; nói cho cùng, bụng cha muốn mong lo quốc sự dàu tới dề đình cũng phải hay là nửa đường có thất cũng cam, con đừng có bình rịnh làm chi cha quyết đi mà thôi. Vậy cốp bèn nắm tay ông Tú-Tài dúc vào tay, ông ấy móc trong tay cốp ra, dặng ba huờn thuốc vàng vàng, huờn như muối hóac hương, ông Tú-Tài bèn nói; vậy té ra con đem thuốc chớ cha đi đường, cốp gật đầu và chảy hai hàng nước mắt như chang. Hai đứa khiên cán ban đầu hơn via mặt hết, giấy lâu thầy nhưn tỉnh người và cốp yểm luy với nhau như vậy; cũng động lòng rơi nước mắt ông Tú-Tài dứt áo và biểu con về cho cha đi, cốp la hét nhảy nha nhảy nhóm; ông Tú-Tài cũng cứ lên cán mà đi và khốc mà dặn cốp thời con về đi. Cán đi hơn một dặm trường nhìn lại hỏi còn thầy cốp lóc cóc theo sau; chừng gần tới trạm khác mới nghe học một tiếng nhảy trái vô rừng. Cách ba bốn ngày sau con cốp trở về làng Long-phụng, ngày đêm cứ dưới đường chỗ ông Tú-Tài ngủ ngày trước mà nằm xếp ve không ăn uống; bà Tú-Tài thấy vậy năn nỉ mới ra vô ăn uống nhỏ nhẹ, bộ mặt dàu dàu, cả làng ai thầy cũng thăm thương. Chừng ông ấy đi ra tới Kinh-kỳ gọi thơ về thuật chuyện khi cốp đưa ra khỏi núi Mộ-xoài; ai này nghe đều khốc rờn; Lúc này người con trai ông Tú-Tài đã dặng 16 tuổi; còn người con gái thì mới có 14 tuổi. Qua năm Tự-dức 14 là năm ông Tú-Tài ở kinh mà mang bệnh thổ huyết, gọi thơ về nhà cho vợ con hay, lúc gọi thơ về chưa tới nhà, thì bệnh ông ấy có trở lại làm xung một lần lưỡng chệt, không lập thầy vợ con; ai ngờ sức nhớ lại ba huờn thuốc của cốp đưa dề tùy thân, mới liền lấy uống thử coi; dề dàu linh hiệu, thuốc uống vô vừa vài giờ thì bệnh nhẹ thình lình, từng thẳng bắt bèn nhẹ tuôn, cho dền hai tháng sau, chừng người con trai ra tới nơi dặng nửa tháng ông Tú-Tài trời dạn đủ

Nộ bất cấp lương.

các việc nhà rồi mới chệt tại Kinh-su, người con chôn cất cha rồi, mắt nhùng nhặn việc này việc kia, cùng nủn nủn mở phần của cha, phần trong này ba lĩnh dưới cũng đã giao cho Tân-trào cai trị, bậc đường ông còn thông lưu, nên anh ta dề dợi có ghe bầu quen lâu về; té ra anh ta ở lại Kinh cho dền mắng phục ông Tú-Tài mới về dặng dền nhà.

(Sưu sớ tiếp theo). NGUYỄN-DU-HOÀI.

Đi độc công độc.

Nhớ lại năm trước có coi Đồng-văn-Nhứt-báo, thầy chớ dạy trừ nọc rắn.

Con rắn tích độc tại hai cái răng khóa; cho nên hai cái răng ấy lăm bông, trong chỗ bông ấy có nước đục đục như nước cơm sôi, bèn gi trong sách Toàn tập lương phương có nói rằng: sơn xà độc tại xỉ, nhưng vậy nó có thuốc trừ. Bầy lâu nay, mây chú thấy thuốc rắn, cứ dàu, cho uống thuốc chỉ không biểu; té ra nhiều chú cho uống huyết nhiệm phơi khô; hỏi ra cho biết chớ công kỹ không thông. Nay thầy chớ nói dề rắn gắp máu nhiệm thì tang ra nước. Bèn y viện có bắt một con rắn độc như Hồ-dật mái gắm bên Nam-kỳ, ta mà nhồi với một con nhiệm một đêm, chừng sáng dờ ra coi thầy con rắn chệt, còn coi kĩ con Nhiệm thì không tí tích chi; lăm khác bắt con rắn khác đem lại gấn thì coi bộ nó sợ sệt hải hỏn, con nhiệm cũng tỉnh khố; té ra con rắn sợ con nhiệm quá lẽ má chệt chớ không phải cắn mổ chi tới nó; Vì vậy y viện mới bác một con rắn thiệt độc, làm thề bẻ hai cái răng khóa, lấy nọc trong răng đó ra pha li, pha với máu nhiệm tức thì nọc rắn tang ra nước, còn dờ máu con nhiệm trước pha nọc sau, máu nhiệm đặc như thường mà nọc lại tang mật. Bởi vậy mới biết máu nhiệm trông thử cho những kẻ dặng ám, trong 24 giờ rưỡi bị rắn cắn không hề gì.

Vậy cho biết rằng nọc rắn có phương trừ. Thầy rõ ràng như vậy, tặc lải ra đây cho qui viên xét nghĩ. Chớ trong Nam-kỳ, ta thiêu gì rắn độc, như là phía tây trong ba tỉnh dười xin kiem nhiệm mà nuôi trong nhà. dặng rắn khố leo hành dền gấn, gà con vịt con cũng khố heo, cần ai thận tại kì ngôn ich tại.

NGUYỄN-DU-HOÀI.

Có một người say rượu đi chơi về nhà, đi vô nhà ngả xiên ngã tở, dụng nhắm cột u dàu anh ta bèn vọt miệng chưởi cột sao đứng không hàng không ngù. — Người vợ thấy trở trêu bèn háy nguyệt mà nói rằng: Thử vô đoán, vậy ai dụng đó mà chưởi lạng vậy? — Anh ta day sấn si mà hỏi lại; nó là chổng, máy hay sao mà bình? — Người vợ dang ca — Anh ta mắt cở lấy rượu làm nư nỏi, xung dánh vô lỗ dàu; huyết lưu mắng địa.

Làng xóm bắt dãi dền quan. Hỏi ra có tích mình bạch bèn phát lạc tha về mà phê rằng. Tánh ghen vật dền ông dừn lạp lừng, Lờ trở trêu phạm vợ chớ cơ cấu, Lương bạn huế thàng thuốc chớ nhau, Như thử phạm rộng dung đi dức, Tội trọng tủy đi lưu hữu luật, Thối ngon ngôn tái phạm nang-dung. Từ đó về sau anh ta bỏ dừn rượu trà; và hay ăn năng mà nói rằng: Nộ bất cấp lương.

NGUYỄN-TÂY-HIÊN.

Lời rao

Ông GENET, quan giám-tạo lầu quan cùng nhà công, ở tại đường Larclauze số 14, tỏ cùng qui vị viên quan Lục-tính, xin làm ơn nhân-giùm-với người-vua-sống, mà có nuôi muôn-sống giống tốt, hay đánh tiếng rường thịt; Nếu ai có muôn-sống cái, to con mạnh sức, hoặc cho mượn, hay là cho mượn. Vì ông ấy có một con muôn-sống dề rước thịt, cao lớn, rông rông phương tây. Mượn dặng dờ giống, lúc đó rồi và con thoi bú sẽ trả con mẹ lại cho chủ — Sáng bản là dều vui, người mà ra thì phải tìm cho có muôn-sống tốt; ấy là hơn sanh qui thích chi.

Ông xin người có lòng thảo, giúp dặng dều ấy, hãy dền lại nhà ông mà bằng luận, trong lúc bữa cơm trưa, hay cơm tối; không thì viết thơ cho rõ cho ông cũng dặng xin-giúp thậm hạnh thậm banh.

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LÀM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tức danh đường Kinh-lập) số 125. Xin anh em chờ lộn.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sốt dẻo và bánh sừng-bò chấy beurre (bánh mặn)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mặt, bánh bò chấy mật.

TẠI TỈNH MYTHO

Tiệm ngành ở đường mé sông tại chợ số 10. Mỗi bữa đều có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhưt hảo hạng. Có rượu chát, rượu bière, limonades.

Có trà nước đá.
Đồ thuốc y-dược tây.
Nội hạt ai mua vật gì thì xin gọi mau mắn và từ từ hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre, Cái-bè, Cán-thơ, Hà-tiên Sóc-trăng, Vĩnh-long và Sadéc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gọi thơ cho tôi, tên ROUX tại Mỹ-tho.

TẠI CAP SAINT JACQUES (Vũng-tàu)

Có tiệm và lò bánh mì tại đường de Lanessan. Lành nạp bánh cho các cơ binh. Có gọi bánh mì qua bán tại Bà-Rịa.

TỈNH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phố Châu-trần-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để làm đường đi đường, hay là đi rừng đi rú thì cũng có bán.

NĂM NHÂM-DẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BA ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BA ANNAM
1	Mardi.....	23	Thứ ba	16	Mercredi.....	9	Thứ tư
2	Mercredi.....	24	Thứ tư	17	Jeudi.....	10	Thứ năm
3	Jeudi.....	25	Thứ năm	18	Vendredi.....	11	Thứ sáu
4	Vendredi.....	26	Thứ sáu	19	Samedi.....	12	Thứ bảy
5	Samedi.....	27	Thứ bảy	20	DIMANCHE.....	13	CỨA NHỰT.
6	DIMANCHE.....	28	CỨA NHỰT.	21	Lundi.....	14	Thứ hai
7	Lundi.....	29	Thứ hai	22	Mardi.....	15	Thứ ba
8	Mardi.....	1	Thứ ba	23	Mercredi.....	16	Thứ tư
9	Mercredi.....	2	Thứ tư	24	Jeudi.....	17	Thứ năm
10	Jeudi.....	3	Thứ năm	25	Vendredi.....	18	Thứ sáu
11	Vendredi.....	4	Thứ sáu	26	Samedi.....	19	Thứ bảy
12	Samedi.....	5	Thứ bảy	27	DIMANCHE.....	20	CỨA NHỰT.
13	DIMANCHE.....	6	CỨA NHỰT.	28	Lundi.....	21	Thứ hai
14	Lundi.....	7	Thứ hai	29	Mardi.....	22	Thứ ba
15	Mardi.....	8	Thứ ba	30	Mercredi.....	23	Thứ tư

NÔNG-CỎ MĨN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÁN NHỰT TRÌNH
Người bán quốc
mỗi năm... 5900
Tại Đông-dương
Người-Lang-sa
Sở vùng ngoại
quốc... 10 \$00.
Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO
SAIGON
ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

ANNONCES

1^{er} Page le cent..... \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

Lời Rao

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ nhơn mà thương-nghi

Cần không ai dặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thư sách, hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Việc buôn bán là đều đổi chất với nhau, vậy cho nên người xưa kêu là: "Giao diệt". Tuy vậy mà giao diệt có nhiều cách, chẳng phải một; có cách lớn có cách nhỏ, có cách phải có cách quấy. Cách lớn là hùn của to buôn lớn; lấy tiền vốn nhiều người hùn lại đó mà muốn người làm công, mua vật để buôn bán hoặc lúa gạo, hoặc bạc vàng sắc đá cây vàng chi mua đi bán lại;

tính tiền vốn bao nhiêu, ước sức bán mỗi ngày dặng lời bao nhiêu, tính số phí mỗi người làm công, và phí phải làm bao nhiêu; còn ước lời chắc là bao nhiêu, liệu lời dặng hai phần trong mười thì kẻ chắc một; liệu lời dặng bốn phần trong mười thì kẻ chắc hai, miếng kẻ chắc nửa phần trong khi tinh phỏng. Liệu dặng thì làm thẳng tới có lo sợ chi; nếu người hay lo sợ tính tới tinh lui, thì không làm đều chi cho dặng; ấy là cách buôn lớn. — Còn cách buôn nhỏ; chẳng cần chi cho một trí coi trong xóm trong làng, dặng số bao nhiêu, liệu sự xài dùng vật phải buôn đó chừng bao nhiêu, hoặc hàng lựa, hoặc vải bố, hoặc đầu đèn hoặc đường mật; cách buôn nhỏ thì không cần vốn lớn cũng chẳng dặng đồng người; có một vài ngàn đồng thì buôn-dặng. Tuy vậy cũng tính số phí bao nhiêu, lợi ước chừng bao nhiêu; thì cũng phải tính chắc lấy nửa phần dặng phỏng để mà thơ; ấy là cách buôn nhỏ; ít một thì lời ít là ít, là ấy tự nhiên, khó cho người cải dặng. — Cách buôn lớn, cách

buôn nhỏ chỉ sơ luận lược như vậy, thì xem coi, quả là không khó? Duy đều luận cách phải và cách quây, thì là khó. Vậy mà, mỗi việc chỉ ở đời, có khó mới có hay, nếu không khó, thì không lấy chỉ làm hay làm phải cho đáng? — Cách buôn phải là: nhiều người hùn vốn, đồng mặt buôn chung; phần mình tính toán rành rành, ngay thẳng một lòng một ý, người có bạc để vào làm vốn, kẻ không tiền sẵn sức ra công, cậy nhau người có của kẻ có công, hiệp lực anh em lời em giữ vốn. — Xin chú ý qui-hữu xét mà coi, ra mặt hùn vốn buôn chung, hoặc mười người cho đến trăm người; hoặc trăm người cho đến ngàn; hoặc ngàn cho đến muôn; may mà từ muôn cho đến triệu; tuy chẳng phải là một cha một mẹ, dựng hiệp nhau sức mạnh nhờ nhau; người một trăm, một muôn người thì số bạc dựng trăm muôn vốn bạc ít chớ nhiều người thì vốn lớn. Đền dựng nhiều người vốn lớn, buôn bán chi ắt phải lời nhiều, dựng nhiều lời, thì đỡ kẻ có tài mà nghèo; có chỗ có nơi mà làm mà ăn. — Bạc tiền lúa gạo ở trong xứ, thì nó chạy qua-chạy lại, nó ra vào, cũng là trong tay người bốn-día. Người này không hưởng, thì người kia hưởng; còn người kia không hưởng thì người nọ hưởng, cũng là người đồng bang cùng nhau; chớ ví như không buôn không hùn; để sở lợi cho người khách và người thiên-trước lấy đem về xứ họ; có phải là một ngày liêu, một ngày mòn; xem coi thật lợi; là đường nào — Còn người mà không hùn không buôn, để một trăm, hay là hai trăm bạc ở trong nhà. Chẳng biết một hai trăm bạc đó, có làm lợi cho thêm là bao nhiêu? Ví như hùn đồng người mỗi vị hai trăm, mà dựng một muôn vị, như lời tôi nói trước đó, thì phải là có hai trăm muôn. — Vậy khi có hai trăm muôn sẵn, người hùn thiếu bạc muôn, có thể vay hỏi dựng mà làm lợi, xem coi như lời luận vậy, có phải là cách buôn phải hay là quây? Lý là cách phải. Phải là tuy ngoài xem rõ thiệt nghề buôn, song trong xét quá bày chuyện dựng dạy người trọn đạo. Trong cách buôn ấy, nếu làm dựng thì đủ ngủ thường mới dựng, thiếu lấy một đều trọng năm thường, thì việc buôn đó cũng khó nên. (Ký tới tôi sẽ các nghĩa chuyện ngủ thường trong cách buôn phải cho bạn hữu xem). Đây tôi luận, cách buôn quây là đều chót hết; buôn quây là: Nhiều kẻ tham lam với thè, tính đều gian xảo cùng đời; hay lo cho ích kỷ hại hơn, kiếm chuyện gạt người mà lấy của lời

nói mười đều không tin một; mua một đồng muôn bán đến mười đồng; làm những là vàng mạ lụa hồ, sấm nhừng là thuốc lột, nước tắm dáo. Đổ bán xâu hay lụa đều mà chuỗi ngót, vật buôn hèn mà hay tung trọng mỗi hàng; lạnh hay nghỉ mua làm bán không làm, cũng một vật mà bán cho người biết một đồng; còn kẻ không rõ, bán đến ba đồng mới chịu; buôn như thế, chúng rõ rồi đều ghét mặt; ngồi tro may, bán hàng ít doái hoai; rồi lại đổ thừa cho thời vận đa quai, trách trời đất quỷ thần không giúp. — Giúp sao dựng tâm tình gian dảo. Nên xưa nói rằng: « Gian dảo đã bán cùng » ấy là buôn quây.

(Sau sẽ tiếp theo).

LƯONG-DÙ-THỨC, BÀN-TRÈ.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Tào-Tháo đang thương nghị tại giữa vòng quân với các tướng, người vào báo có chiến thư nơi Từ-châu gửi đến. — Tháo mở ra xem, là thư của Lưu-Bị. — Thư lược rằng: « Bị từ dựng gặp ông nơi quan-ngoại, từ ấy đến sau phân cách một người một phương trời, không đến hai dạng.

Việc xảy đến mà Tôn-phụ của ông bị hại, cũng bởi Trương-Khởi bắt-nhơn, chớ chẳng phải tội của Đào-cung-Tổ; lại thêm lúc này bọn Huỳnh-Cân sót lại, nhiều hại nơi ngoài, còn dư đảng của Đổng-Trác dăm góc ở trong. Xin ông trước lo việc gập của Trào-dinh, rồi sau mới đến tư thù, triệt binh nơi Từ-châu dựng về cứu quốc nạng. Vậy thì Từ-châu may lắm, thiên hạ may lắm. — Tào-Tháo xem thư rồi, cả mừng Lưu-Bị người chi. Dám gửi thư đến khuyên ta, lại trong thư có ý chê bai; mới khiến Quách-Gia can rằng: Lưu-Bị ở xa đến cứu, trước lấy lễ, sau mới ra binh; Chúa-công đáng dùng lời êm mà đáp đó, dựng làm cho dễ vui lòng của Bị, rồi sau sẽ tấn binh công thành, thì phá thành dựng. » Tháo theo trả lời, đem lưu người sứ, sau mới viết thư trả lời. — Trong lúc đang thương nghị, bỗng quân đến báo việc họa. — Tháo hỏi cơ chi? — Báo rằng: « Lưu-Bô đã đánh phá Giàng-châu, chìm cứ Bộc-

đương. » — (Nguyên Lưu-Bô từ bị loạn việc Lý-Thôi và Quách-Tị, trốn ra Vô-Quan đầu Viên-Thuật; Thuật rõ Lưu-Bô hay phản phủ; không chùng, cự, không nạp, Bô mới đầu Viên-Thiệu; Thiệu nạp và hiệp với Bô phá Trương-Yên nơi Thương-son. Bô ý mình đắc chí, khi dễ thù hạ tướng sĩ của Thiệu, Thiệu muốn chém; Bô mới đi qua đầu Trương-Dương; Dương nạp. Thuở ấy Bàng-Thơ ở trong thành Trường-an, lên chứa gia tiểu của Lưu-Bô rồi đưa trả cho Bô; Lý-Thôi và Quách-Tị hay liền chẹn Bàng-thơ, lại viết thư cho Trương-Dương báo giết Lưu-Bô; Bô nhơn đều ấy bỏ Trương-Dương, đi đầu Trương-Mạo, an rồi: — Em Trương-Mạo là Trương-Sieu, giặc Trán-Cung đến ra mắt Trương-Mạo. — Cung nói với Mạo rằng: « Nay thiên hạ phân băng, anh hùng đều dậy, ông dựng chúng ngàn dặm, mà lại chịu người chèn, ấy vậy chẳng lý sao? Lại nay Tào-Tháo đánh phía đông, Giàng-châu bỏ trống, mà Lưu-Bô là người Đông-Sĩ đời này, nếu hiệp với đó mà lấy Giàng-châu, thì Nghiệp Bá khá toan dựng. » — Trương-Mạo cả mừng, mới khiến Lưu-Bô đánh phá Giàng-châu, chìm cứ Bộc-Dương; chỉ có Yên-thành, Đông-A và Phạm-Huyện ba chỗ ấy bị Tuân-Vĩt và Trình-Dục thiết kế liêu thất giữ dựng; còn bao nhiêu đều bị phá. — Tào-Nhơn đánh hoài không hơn, nên mới cáo cấp). — Tháo nghe báo cả kinh, nói: « Giàng-châu mất ta ắt không nhà mà về, chẳng khá không toan cho lắm. » — Quách-Gia nói: « Chúa công gặp lúc tốt dựng mua một chút nhơn tình với Lưu-Bị, dựng lui quân về phục Giàng-châu. » — Tháo chịu phải; mới sai đáp thư cùng Lưu-Bị, và dở trại lui binh. — Người sứ về đến Từ-châu, vào thành ra mắt Đào-Khiêm, trình thư lên, và nói binh Tào đã lui. — Khiêm cả mừng, sai người thỉnh Không-Dung, Điển-Giai, Văn-Trường và Từ-Long, hết thấy đến thành, đại hội yên ấm; rồi Khiêm mời Huyền-Đức lên ngồi bực trên, vòng tay thưa với hết thấy rằng: « kẻ lão-phu tuổi già, hai con bát tài, không kham gánh nặng nhà-nước, ông Lưu-Công vốn con cháu nhà vương, tài cao đức rộng, xin lãnh Từ-Châu, lão-phu tình nguyện ở không dưng binh. » — Huyền-Đức nói: « Ông Không-văn-Cử bảo Bị đến cứu Từ-châu là vì nghĩa vậy; này vô cơ mà lấy đi, ắt thiên hạ lấy Bị là người phi nghĩa. » — Mả-Trước nói: « Nay nhà Hồn li loạn bốn biển trào trở dựng công lập nghiệp, lúc

này là lúc phải làm; Từ-châu trăm muôn nhà giàu có, xin Lưu-sư-Quan lãnh đi, chẳng khá từ » — Huyền-Đức nói: « Việc ấy quyết không dám ưng theo lời khiến. » — Trán-Đặng nói: « Ông Đào-phủ-Quan có binh nhiều, chẳng hay xem việc, xin Minh-công chớ từ » — Huyền-Đức nói: « Viên-công-Lộ là bốn đời, ba tước công người bốn biển đều qui thuận, gần đây nơi Thọ-xuân, sao chẳng nhượng châu này cho đó? » — Không-Dung nói: « Viên-công-Lộ là xương khô dưới mồ, dù chi mà nói đến, việc ngày nay trời chớ chẳng lấy, sau ăn năng chẳng kiếp. » — Huyền-Đức bền đầu không khứng. — Đào-Khiêm khóc nói rằng: ông nếu bỏ tôi mà đi, tôi thất không nhắm mắt đầu. » — Văn-Trường nói: « Đã vương Đào-Công nhượng chớ, xin anh và quyền lãnh việc Châu sự » — Trương-Phi nói: « Chẳng phải là mình ép hiệp lấy châu này quận của người, bởi người ý tốt nhượng thì mình lãnh, há tất khổ khổ thời từ hoài. » — Huyền-Đức nói: « Bọn người muốn xô ta sa vào đầu phi nghĩa sao? » — Đào-Khiêm nhượng hai ba lần. — Huyền-Đức chần thiết không chịu. Đào-Khiêm nói: « Như Huyền-Đức ắt chẳng khứng chịu, trong lời gán dấy, có một áp tên Tiêu-bái, đủ khả đón binh, xin Huyền-Đức tạm trú binh nơi áp đó, dựng bảo hộ Từ-châu, đều ấy dựng không? » Chúng đều khuyên Huyền-Đức lưu nơi Tiêu-bái. — Huyền-Đức ý theo. Đào-Khiêm đãi lao quân rồi, Triệu-Vân từ đi về. — Huyền-Đức nắm tay lau nước mắt mà biệt nhau. — Không-Dung và Điển-Giai cũng đều biệt nhau, dẫn quân về chỗ. Huyền-Đức cùng Quang-Trương dẫn bộ quân đến Tiêu-bái sửa soạn thành trì vô an dân chúng.

Tào-Tháo kéo quân về, Tào-Nhơn ra tiếp vào, nói Lưu-Bô thế lớn, lại có Trán-Cung theo giúp; Giàng-châu và Bộc-Dương đã mất; còn Yên-Thành, Đông-A và Phạm-Huyện, ba chỗ nhờ có Tuân-Vĩt và Trình-Dục hai người thiết kế liên nhau, liêu thất giữ thành-quách. — Tháo nói: « Ta liệu Lưu-Bô có sức mạnh, mà không mưu, chẳng đủ lo » mới khiến an định hạ trại, rồi sẽ thương nghị. — Lưu-Bô hay Tào-Tháo kéo binh về, đã qua khỏi Đãng-Huyện; với Phó-tướng là Tiệt-Lang, Lý-Phong mà nói: « Ta muốn dùng người hai người đã lâu, hai người khá dẫn quân một muôn giữ Giàng-châu cho chặt, còn ta dẫn binh trước đi phá Tào. » — Hai người đều vưng dạ. — Trán-Cung kiếp vào, ra mắt

nói rằng: « Tướng quân bỏ Giảng-châu, muốn đi chỗ nào vậy? » — Bô nói: « Ta muốn đón binh tại Bộc-Dương, dựng thành thê đánh-túc. »
 Cung nói: « Vậy thì sai, Tiết-Lang át giữ Giảng-châu không vững; khởi dấy cánh hướng nam, một trăm tám mươi dặm, có núi Thái-Son, đường hiểm, khá phục binh rừng muốn người; ở bên binh Tào nghe mắt Giảng-châu tất nhiên kéo đến, chờ qua khỏi nửa phần, một lần đánh khá bắt đảng. » — Bô nói: « Ta đón tại Bộc-Dương, riêng có mưu hay, người há biết chi. » Bên chẳng dụng lời Trần-Cung, lại dùng Tiết-Lang giữ Giảng-châu, dựng mà đi. — Tào-Tháo binh đi đến Thái-Son, dăng hiểm. Quách-Gia nói: « Vả chớ khá đi tới, ở chỗ này có binh phục » Tào-Tháo cười nói rằng: « Lữ-Bô là bọn không mưu, nên khiến Tiết-Lang giữ Giảng-châu, còn hồn thân qua Bộc-dương, dẫu dăng chỗ này có mai phục sao? » Mới dạy Tào-Nhơn lãnh quân vây Giảng-châu, Ta tấn binh Bộc-dương, kiếp đánh Lữ-Bô » Trần-Cung nghe binh Tào đến gần, bèn đứng kê rằng: « Nay binh Tào ở xa đến mệt mỏi, lợi tại đánh cho gấp; chớ khá nuôi thành khí lực. » — Bô nói: « Ta một ngựa tung hoành trong thiên hạ, lo chi một Tào-Tháo, chớ nớ hạ trại rồi, ta bèn bắt nó. » Tào-Tháo binh gần Bộc-dương hạ trại đến ngày thứ sáu chúng đem ra trận binh nơi đóng; Tháo ngồi ngựa, đứng nơi cột cờ, voi thầy Lữ-Bô kéo binh đến trận; Lữ-Bô đương trước ra ngựa, hai bên bài khai tám tên tướng mạnh: một tên người ở Nhạn-môn mã áp họ Trương tên Liêu, một người ở Thái-sơn Ba-âm, họ Tăng tên Bá tự Nghi-Cao, hai tướng này mỗi người đều dẫn sáu viên tướng mạnh là: Hích-Manh; Tào-Tánh; Thành-Liêm; Ngụy-Thục, Tống-Hiên và Hầu-Thành; quân của Bô năm muốn, tiếng trống đồng lớn. — Tháo chỉ Bô mà nói: « Ta với người lâu nay không thù; sao dặng cướp châu quận của ta? » Bô nói: « Thành trì nhà Hôn, người nào có phước lấy dặng thì dặng. » Bèn kêu Tăng-Bá báo ra ngựa khiêu chiến. — Trong quân Tào, Nhạc-Tần ra nghênh địch; hai ngựa giao nhau, hai thương tay cắt; đánh đến ba mươi dư hiệp, chưa phân hơn thua; Hạ-hầu-Đôn giục ngựa bèn ra giúp đánh nơi trận Lữ-Bô; Trương-Liêu đón đánh. — Lữ-Bô nói dạn dờ thương sáu ngựa xông ra trận; Hạ-hầu-

Đôn và Nhạc-Tần đều chạy; Lữ-Bô vừa giết quân Tào cả thua, lui ba bốn mươi dặm; rồi thâu quân.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Lạc tại kỳ trung.

(tiếp theo)

Nơi Bắc-phương có một anh học trò, diện mạo khôi ngô, hình dung tuấn tú học có danh hơn người ta, trong cả xứ, duy có tánh thiêt tha, và chậm chạp, hề thầy sách nào mà dạy việc lễ nghĩa phép luật thì y theo chẳng dám làm sai; và lại tin việc coi ngày coi giờ nữa; cũng bởi hay coi sách Trần-từ-Tánh và Ngọc-Hạp. Anh chị ta hay giữ lễ kỷ với người trên trước, anh người bảo chỉ làm này, và khi anh ta muốn làm chi, dẫu biết rằng đều phải, mà chưa hỏi dặng người tuổi tất trong làng trong xóm; thì anh ta không làm, để đó mà chờ. Ấy là đều kính kẻ lớn bởi anh ta có thầy câu (cung kính bắt như phụng mạng) và câu: (kính lão đắc trường) Cũng tại học kỹ quá, nên giữ trọn vẹn cái nết học trò. — Bởi vậy trong xứ mỗi người đều thương yêu và khen ngợi, anh ấy; và lại hay lấy gương của anh mà chỉ cho kẻ khác bắt chước. — Hễ làm người mà diệu dăng hay kính hay nghe lời người, thì người thương; và hay chịu lớn hay. nhện nhựt thì người ưa nhiều; dẫu phải dẫu quấy mặt ý, cứ một dều hề trên bảo thì dưới vưng; cho nên mỗi mỗi đều vui lòng người cả thầy. Ai dè rủi cho anh học trò ấy, bởi tánh hòa huệ, giệu dăng là dều làm cho người thương mà lại gặp lời sanh nhảm lúc, và tại chỗ có những người trên, dều là bợn vụ dều ít kỹ, ỉa việc dềm dũa; dờm thầy anh học trò ấy vưng lời chịu lụy nhiều, nên xúm khen. Có một; hi kia, trong làng có người hào cường vật lực, thầy anh học trò để khiên, mới tin một cấu mưu mà lấy một sở ruộng lớn của anh Bèn mới tên Học-trò ấy dền nhà; sau khi trả nước trâu cau rồi, người giàu có ấy nói với tên Học-trò rằng: « Cháu; Tao là đạo thúc bà của cháu, thầy cháu là người có học, và lại biết dều hơn trẻ khác, nên bắt thương mới bảo cháu một dều; Tao tuy chưa nói ra cho

nói thì cháu nghe tức thì. » — Anh Học-trò, đứng giậy vòng tay mà dạ, cứ dạ hoài, mỗi tiếng nói của người lớn, dều dạ mà thôi. Người hào hộ ấy nói chuyện như vậy: « Tao với anh khi trước là anh em bạn hữu » — Người Học-trò nói: « dạ » — Lúc anh mua sở ruộng cây gạo đó, tao biết cặng cội làm sao? — Người Học-trò nói « dạ » — « Anh mua dặng ruộng đó, bởi sự khêc bạc với kẻ con em » — Người Học-trò nói: « dạ » — « Cháu ơi! có nhưn có nói khêc bạc thành gia lý vô cữu hưởng » Người Học-trò nói: « dạ » — « Nay cháu cũng có con dồng, như cháu muốn cho hậu nhựt, dặng thê thê kỷ xương, thì cháu hãy bán sở ruộng ấy bán cho tên Bờ, là sự làm phải, kẻo để bo bo giữ của hoạnh tài, sau ắt không khá » — Người Học-trò nói: « dạ, thưa bắt nói phải vậy xin bắt dẽ sắng lòng thương cháu, xin giậy cháumôt dều: chẳng biết khi bán ruộng đó, dặng để sự phước dư cho con tôi, phải coi lựa ngày tốt mà bán dặng, sau con cháu khá thêm? » Người Hào-Hộ nói: « Phải chớ, hề làm dều chi cho có phước cho con cháu về sau, phải lựa ngày tốt mới phải; cháu không hiểu; người xưa khi thác còn có người lựa ngày mà thác dặng con cháu làm nên thay. » — Người Học-trò nói: « dạ ».

(Xem chơi có phải là việc mêm diệu thuận hoà là dều phải; tại thời quá, và gặp lúc; dạn ta nên phải bị gạt thầy. Người giàu ấy nói vậy, dặng mượng tay kẻ khác mua dùm sở ruộng đó cho mình. Thương ôi! Nhu nóa đa thọ tôn bị lẩn tất nhơn khi. Còn lời nói: gần chết coi ngày, rất đáng tức cười.)

TRẦN-GIẢI-NGUỒN.

Nghĩa hồ tâm truyền.

(tiếp theo)

Còn bà Tú-Tài từ khi con trai đi ra kinh, thì ở nhà sớm tối cấy có cạp bắt thỉt và làm thảy mà nuôi; năm ba ngày đem về một con thỉt hoặc heo rừng, hoặc hươ, nai, cho bà ấy làm thỉt chia cho làng xóm kim ít cũng một đôi chục quan liền mua chất mà ăn, bằm hút với con.

Từ cạp nghe tình cha chết rồi, thì năm hết 2, 3 ngày inh ối, nhảy quanh, nhào lộn nước mặt dờm bà già thì nước mắt chảy như mưa

hai tay ôm bà già rồi trở ra trở vào đường như muốn liểu mình, song thương mẹ không lẽ chết để cho ai nuôi thê cho mình, cho nên không an đi đứng. Bà Tú-Tài tuổi cũng già yếu, phần rầu ông Tú-Tài, nên mang bệnh; dềm ngày cạp cứ ra dàu, cho em gái nhan dền đường thờ của cha và com nước thuốc men cho mẹ; còn cạp ban ngày nhiều khi đi cột bùa cho con nít người ta, đem về một hai quao tiền cho bà mẹ ăn cá. Ôi thời nhà ông Tú-Tài từ đây dả suy bại; vợ bở hoan ruộng không dồng lúa mướn tới 5, 3 thời lần cho nộp cạp vào ra xăn vắn xít vệt, nhiều lần; bở ăn, năm dàu dàu cho tới 5, 3 ngày khi thì bà Tú-Tài la dức, khi thì người con gái bà ấy năn nỉ, nên gần gượng mà ăn bởi gia vận gian truân, cho nên bà Tú-Tài rầu mà mang bệnh nặng vài năm sau phải bỏ mình. Thương hai cho cạp lúc này, chạy tới chạy lui, ôi thời lúc bà già ngớt mình, thì cạp đứng ngồi không yên, gắm rên cả dềm ngày; chừng bà Tú-Tài tác hơi, cạp năm áo em gái dắt lại ngồi với mẹ, còn cạp thì chạy tuông vô đình học rông um lạng; lũng xóm chạy tới, cạp lại cần áo ông cả má dất về nhà, thảng vào chỗ mẹ nằm quì xuống dường như lạy người toan bẻ chôn cắt mẹ mình vậy; sau ai tới cũng mọp cúi mỗi người, ai thầy lại chẳng thương; chừng người ta từ dồng, hai tay cạp lại quào vào đá cho li vầu, kẻo dẽ sợ dưng chạm người ta không nên chừng gần liêm bà già ấy thì cạp nhảy lên đường rông học, hai hàng nước mắt rông rông; trong mây ngày linh cửu mẹ còn tại đường, người em gái luội thỉt đem lại có khi ăn có khi không ăn, cứ bủ xabù xích, hề ngó quan tài với em lại khóc, ai dền cũng cảm lòng không dậu phải khóc theo. Chừng chôn bà Tú-Tài rồi cạp ban ngày ra vào nơi mã, tới lại về ngủ trước ngựa nhà chạy một mình, mỗi canh mỗi đi chung quanh nhà; người em gái ban dều sợ hãi, thì cạp lên tiếng trả lời sau biết chừng có anh hai cạp coi nhà; ăn ngủ như thường không sợ trộm đạo chi; nhiều khi có khách dền nhà, hề ai nói chuyện thì cạp dều vầu tai nghe; nếu ai nói phải chăng nhơn nghĩa, cũng la dức em mình công ăn chuyện làm thì thối, bằng ai mà nói chuyện gì huê nguyệt, thì cạp lườm lườm ỉ dục la. dều những chị em bạn gái dền nhà dềm hôm ngồi nghe chơi tới chi cũng dặng, nhưng mà nói trái về sự phong tình

thì cộp lại hết la muốn ăn thịt mà thôi. Còn nhu
dơn ông dần nhà có việc chi thì người em
phải lại nói trước cho cộp hay, không vậy thì
không dặng bước vô nhà bao giờ.

(Sau sẽ tiếp theo).

NGUYỄN-DUY-HOÀI.

Kê kinh điển nghĩa.

(tiếp theo)

Thề ày mây ai dương cùng,
Xa quãng mới dám chằng dưng giao đầu.
Xa quãng cầu ít dặng đầu ;
Năm lòng cần gỏi thầy hầu phải kiên ;
Gà quãng mười dước chằng hiến,
Gác thề phải nhường cả trường dêu kinh ;
Kiềm cho gà trụ tài tình,
Người đá như sâu trong mình chằng hư.
Năm lòng trụ dấp, trụ quanh.
Trụ dấp các thề thề nào cũng hơn,
Châm bọ ai thầy cũng hơn,
Đá mẹ ăn dặng bởi hơn ngang dòn,
Đá ngang ăn đá sỏ non,
Mế rớt thêm bọ thì còn sỏ đầu.
Gà sỏ tài dâm rất mầu,
Đám ăn gà mế thề hầu chằng sai,
Mế ăn gà sỏ hoai hoai,
Sỏ ăn hầu, vậy hầu ăn chong.
Thề nào giữ thề cho rông,
Kéo nó hay phẩn phép trong không thường.
Trước đã phẩn thề xa gần,
Lại truyền phép vậy vân vân tở bày.
Trăm hay chằng bằng độ may,
Tam tài hể có thời may muốn phẩn.
Ba cái kế xuống án cần,
Đã rông sỏ mế sút bằng cũng ăn.
Dặm chiếc ba cái rắn rắn,
Tam tài chánh hiệu mười phẩn chằng nga.
Đóng liêu ba cá kể ba,
May đá lịch bại nữa mà hầy quãng,
Vây ày nó ăn không chằng,
Nó đá có rái thiệt chằng gáv cần ;
Hóng sa phủ xuống sông chơn,
Khum khum vòng trái mười phẩn độ may,
Nguyệt luán vậy tở hưng dỏi,
Biết đá lịch bại thầy hoai chằng không.
Ấn tinh to nhỏ không cùng,
Nó ăn dưới chậu danh dóng án long.
Thi-dực vậy tên làm song.

Tài hay lịch bại đá thì hay quãng,
Nguyệt-phủ là vậy búa trắng,
Thần nội cái vậy dưng chưng búa hình.
Hai hàng vậy dóng rành rành,
Hai bên đầu lại hiệu danh giao đầu ;
Ất tinh vậy ày cũng mầu,
Đóng bằng lột tâm đá đầu cũng tàn,
Nhưng trên mây vậy nhưt ban,
Thầy tài lịch bại rõ ràng phải au,
Thờ ba chỉ vậy nhiệm mầu.
Thần cơ tở hết trước sau phải bày,
Nghịch lân là vậy dư thay.
Hề đá thì bại ai hầu chằng kiên,
Phẩn nhau nó dóng dị hình.
Bất luận hàng ngũ biết tình khúc lân,
Nhơn tự nội dóng rắn rắn.
Vây ày tài bọ dư bằng thần lôi,
Huyền châm vậy tượng lâm ôi.
Cáp gà ta phải thông coi kéo lăm,

(Sau sẽ tiếp theo.)

GIÁO-HÒA, LÃO-NHIỀU NGUYỄN-PHỤNG-LÂM.

Ấu ấu tu tri

(Xin coi số 31)

II

Con nít thiệt còn nhỏ, tánh ham chơi và hay
bắt chước. Nên cha mẹ thưng con, muốn
day con chằng nên nói tiếng tục, làm việc quày,
một bên lỏ tai nó, hay lá trước mặt nó. Hề nó
nghe thì hay nói theo, hể nó thấy thì hay làm
theo. Tỏi dám chắc như nội trong nhà không
ai mà mở miệng chưởi rủa, thì đứa con nít
của mình mới học nói cho tới lớn khôn thì
cũng không biết chưởi rủa bao giờ. Dấu nghe
lóm bắc chước con nít hôn hào lỏi xóm, mà
nó có mở miệng cũng lợ. Song làm cha mẹ
đừng thầy con bắc chước dều không tốt như
vậy mà dưng dưng không ráy không la.
Phải lập nó sợ mình cho quen từ bé tới lớn
ắt sau nó khỏi lung lảng tánh nết, thì mình
lâm cha mẹ mới được an lòng. Ấy là một vài
đều nói sơ về sự lập tánh nết con nít. Còn
biết là bao nhiêu dều khác nữa, song biết
làm cha mẹ thì biết day con, chằng cái là phải
nói cho cạn lời. Có nhiều người hay phú chuyện
con nên hư cho trời, mà bỏ liểu không day,
là dều dặng tiết lăm. Vì như trong cây mà

minh không vun phân tưới nước, sữa sang
dưới gốc trên nhánh, dẫu may nhắm chỗ dạt
tốt nó lên thiệt tốt thiệt, nhánh ngon nghinh
ngang, sánh với cây rừng thì là xinh rói, mà
theo ý mỗi người có chắc là đẹp chưa? Còn
gặp dạt đã xâu mà lại bỏ liểu thì tương khả
nại hà ?

Tánh nết được rói, dẫu mà lớn lên thất kỹ
sở học có dột đi nữa thì cũng là làm người
được. Việc học tuy chằng dễ song muốn day
con thì cũng không khó chi. Tỏi xin chỉ về
một đời dều về việc day con nít bốn năm
sáu tuổi học viết và học chữ, cùng các bạn
đồng chi coi còn có phương chi hay xin day
vấn công với nhau, là dều có ích cho con nít
minh vô cùng.

Theo ý tôi thì hể con nít biết cầm dũa và
cơm, cầm chơi cái này, cái kia, thì đừng có
liết mà không cho nó chơi với viết, với mực.
với giấy, lều dớ dớ cũng như để bỏ cho nó
chơi, mặc ý hoặc quệt, hoặc bôi, hoặc vẽ, để
tự nhiên nó làm, đừng ép có mà chi. Lớn
lên năm ba tuổi lễ tử đã thầy nó cầm cây
viết đã chặt rói, ba bốn tháng thì nó đã vẽ
ra nét hoặc ngang hoặc dọc và quen rói, dạn
rói, nếu lớn sửa một chút nữa thì là ập việc
được rói. Như vậy thì chằng vào trường tay
khởi cứng cái, thấy khởi nhọc công bề đi bề
lại cho lăm.

(Sau sẽ tiếp theo)

NGUYỄN-KHẮC-HUỆ.

Giáo thọ trường Bèn-tre.

Tiểu thương đa trá.

Tỏi chằng phải không ưa nghề buôn mà nói
rằng: « Tiểu thương đa trá nghĩa là kẻ buôn
bán dôi trá xảo quệt lăm. » Tỏi có ý chỉ
nghĩa rằng người thạo được dều thương mại
rói thì là tính toán nhiều dều khôn khéo hơn
kẻ chưa từng.

Bởi người mình không học việc buôn bán,
nên người ngoại quốc vào mà choán lấy lợi
quyền, gian lận mình được, chỉ cho khỏi chẻ mình
là dúi là ngu. Nét lại cho kỹ tại mình ít người
 thạo, vì không tập tục với nhau cho đồng mà
tranh mà dánh trong cuộc thương mại, chớ chằng
phải không củ tri nóa như các người khác dều.

Tỏi xin thuật chuyện này coi người Annam
vào cuộc thương mại rói coi ai thạo bằng người
các chủ hay không, và cho những kẻ đi mua
cho biết lăm lỏi mà tránh, tưởng cũng là một
dều nên để vào tai.

Có hai tiệm thuốc bắc kê nhau, một tiệm
Annam, một tiệm các chú, thường thì chú các
chủ cũng muốn bán mà chượng mỗi hàng, dặng
cho hay anh annam chơi, song anh annam
cũng bán chi, khôn khéo, biết kiềm thề má tiếp
khách. Nên đã lâu ngày mà hơn thua chưa
chắc tiệm nào.

Có một lần kia có ông thầy thuốc nhà vườn
dền tiệm annam bỏ thuốc. Cái toa chửng vài
chục vị, số cân lượng thì lỏi một câu rười;
song ày có dôi ba vị hậu giá lăm, tính theo
giá thuốc bởi không được. Ông thấy nhà què
cứ kéo nài trả có một dồng bạc má thôi. Anh
annam bán tiệm thuốc nói hết sức xin cho
dủ giá thuốc cho khỏi lỏ thì thôi, mà ông
thầy cũng không chịu trả thêm, lại nói: « Nếu
không bán thì tôi qua tiệm các chủ bên dầy
có khi mua rẻ hơn. » Cục chằng đã không
muôn xảo trả với ông thầy già mà chi, nên
anh annam bán thuốc mới để cho ông qua
tiệm các chú,

Thiệt thì qua bên tiệm các chủ chịu bán
một dồng, anh annam bên này tức cười một
minh mà không nói chi sớt. Lúc cân thuốc
rói ông thầy già bước ra, anh ta chực trước
cửa mới vô tiệm mà rằng: « Nó cân cho ông
có đủ cân lượng không ông? — Ừ, gỏi rói
góp lại tôi có cân đủ một cân rười, tôi mới
chịu chớ. Đó vậy kèo hơi này thấy không chịu
bán một dồng anh bán thuốc annam thừa rằng:
« Ông là người annam một nước với tôi, song
ít tin tôi hơn là tin các chú xin để tôi chỉ
cái gian xảo của các chủ cho mà coi, tự hậu
xin thương mình với nhau là dều có ích chung
cho người mình. »

Đó rói anh ta mở gỏi thuốc ra cân lại từ món
cho ông già coi. Thiệt quả mây vị hậu giá,
như một lượng thì còn lại năm ba chỉ, còn
mấy vị thuốc bởi không mây dồng liến, lại
đư ra dặng bù công trọn gỏi cho đủ một cân
rười, ông già mới rỏ mình lăm chủ chệt, bèn
than rằng: « Tục nói không sai: Trẻ khôn qua,
già lú lại. »

Thờ-cháu thơ-sanh.

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LAM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tức danh đường Kinh-lập) số 125. Xin anh em chớ lộn.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sốt dẻo và bánh sừng-bò chầy baurre (bánh mận)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mận, bánh bò chẻ mặt.

TẠI TINH MYTHO

Tiệm ngành ở đường mé sông tại chợ số 10. Mỗi bữa đều có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhưt hảo hạng. Có rượu chát, rượu biere, limonades.

Có trừ nước đá.

Đồ thuộc y-dược tây. Nội hạt ai mua vật gì thì xin gởi mau mẫn và từ tã hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre, Cái-bè, Cấn-thơ, Hà-tiên Sóc-trăng, Vinh-long và Sădéc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gởi thơ cho tôi, tên ROUX tại Mỹ-tho.

TẠI CAP SAINT JACQUES (Vũng-tàu)

Có tiệm và lò bánh mì tại đường de Lanessan. Lành nạo bánh cho các cơ binh. Có gỏi bánh mì qua bán tại Bà-Rịa.

TINH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phò Châu-trần-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để lâu dặng di đường, hay là di rừng đi rú thì cũng có bán.

NĂM NHÂM-DẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BA ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BA ANNAM
1	Mardi.....	23	Thứ ba	16	Mercredi.....	9	Thứ tư
2	Mercredi.....	24	Thứ tư	17	Jeudi.....	10	Thứ năm
3	Jeudi.....	25	Thứ năm	18	Vendredi.....	11	Thứ sáu
4	Vendredi.....	26	Thứ sáu	19	Samedi.....	12	Thứ bảy
5	Samedi.....	27	Thứ bảy	20	DIMANCHE.....	13	CHUẢ NHỰT.
6	DIMANCHE.....	28	CHUẢ NHỰT.	21	Lundi.....	14	Thứ hai
7	Lundi.....	29	Thứ hai	22	Mardi.....	15	Thứ ba
			Tháng ba Annam	23	Mercredi.....	16	Thứ tư
8	Mardi.....	1	Thứ ba	24	Jeudi.....	17	Thứ năm
9	Mercredi.....	2	Thứ tư	25	Vendredi.....	18	Thứ sáu
10	Jeudi.....	3	Thứ năm	26	Samedi.....	19	Thứ bảy
11	Vendredi.....	4	Thứ sáu	27	DIMANCHE.....	20	CHUẢ NHỰT.
12	Samedi.....	5	Thứ bảy	28	Lundi.....	21	Thứ hai
13	DIMANCHE.....	6	CHUẢ NHỰT.	29	Mardi.....	22	Thứ ba
14	Lundi.....	7	Thứ hai	30	Mercredi.....	23	Thứ tư
15	Mardi.....	8	Thứ ba				

NÔNG-CỎ MĨN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE
MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÁN NHỰT TRÌNH	Người bản quốc	CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO	ANNONCES
	mỗi năm.. 5\$00		
Tại Đông-dương	Người-Lang-sa cùng ngoại quốc... 10 \$00.	SAIGON	1 st Page le cent..... \$ 1 50
		ĐƯỜNG LAGRANDEIRE, SỐ 84.	2 nd Page le cent..... \$ 1 00
			3 rd Page le cent..... \$ 0 80
			4 th Page le cent..... \$ 0 60
			Tại pháp cả ng ngoại quốc 10. 00

Lời Rao

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ nhơn mà thương-nghị

NAM-KỶ THÔNG-ĐỘC PHỦ VỤ

YẾT THỊ

Nhà-nước hiểu thị cho thiên hạ dặng hay: mới có tiếng đồn huyền rắng quan trên cầm đờn bà annam không cho mặc quần lưng dờ; đều ấy thiệt là đời-trá, chẳng nên tin. Đã có lệnh truyền kiếm cho ra những kẻ gieo tiếng huyền-hoặc như vậy mà phạt tội nặng.

Dân bản-quốc phải biết Nhà-nước chẳng dự chi đũa việc y-phục. Nhà-nước chẳng ép ai bỏ tục-lệ cũ về việc ăn-mặc. Từ thuở chiêmcứ xứ này, Nhà-nước cũng chẳng hề hẹp dung trong việc sắc phục nghi tiết như đã có lệ cấm thuở cựu trào.

Nhà-nước đã truyền cho kẻ tuần phòng thủ vệ rõ biết mà báo yết cho thiên hạ châu tri.

Tại Saigon, ngày 12 avril 1902.

Thương cò luận

(tiếp theo)

Luận việc đợi thương mễ muốn làm cho phải, nếu thiếu uơn nghĩa lễ trí và tin thì ắt làm không dặng. Dấu việc quốc gia đại sự cũng chẳng bỏ qua luận tương cho dặng. Bởi vậy

cách buôn phải và buôn lớn, thì có khác chi việc quốc gia; nếu thiếu ngũ thường thì làm làm sao cho đặng? Vậy tôi xin các nghĩa ngũ thường trong cách buôn phải và buôn lớn cho chư vị qui hữu xem:

Thứ nhất. — Tình việc buôn chung hùn vốn cho đặng trên năm ba trăm muôn phân hùn, đặng có bạc vốn ngoài hai ba triệu đồng bạc, buôn cho có lợi cho nhiều, trước là người trong nước có danh biết đều, ấy là đặng danh chung, sau là người trong nước có lợi; người có hùn vốn có lời, người không vốn thì ra công, người có tài làm việc nhẹ ăn tiền nhiều, kẻ không tài mà có sức mạnh cũng làm việc nặng ăn tiền công, nuôi mình nuôi vợ nuôi con, khỏi bị nhục thân mà đi làm tôi tớ người dị quốc: những là người Khách và Thiên Trước, là hợm dền xứ mình mà kiếm ăn; vậy thì trên dưới đều có lợi, giàu nghèo đều có lợi, kêu là công lợi. Xem coi, có phải là *nhon* không?

Thứ hai. — Người tuy sanh trong một nước, chỗ khác tông khác phái khác cội khác nguồn, mà đặng hiệp nhau cho đến trăm muôn người, hùn vốn buôn chung; tuy là không anh em các ruột cùng nhau; song xét lại cũng là bằng hữu người xưa anh em ruột kêu là: « Thiên hiệp » anh em với nhau là tại trời cho sanh ra một cha một mẹ, dẫu ghét cũng không chời dặng sự anh em. Còn bạn hữu là người dưng mà ưa nhau mới kết làm bạn; chữ kêu là: « Nghĩa hiệp; vì vừa lòng thì thương thì vui, thì chơi, không vừa thì hờn thì xa, thì không chơi. Xem coi khi nào mà người dưng đặng hiệp nhau đồng người, mười muôn trăm muôn mà buôn chung, ấy là nghĩa hiệp. Coi có phải là *nghĩa* không?

Thứ ba. — Khi đặng hùn đồng vốn lớn rồi buôn bán phân minh, sổ sách thứ tự, lập ra tăng thứ, người hùn nhiều đứng trước dự việc buôn về việc trọng sự; người hùn ít đứng sau, cũng dự việc buôn tùy theo sức người dỏi dờ; lập cách phân minh một năm nhóm nhau mấy kỳ; khi nhóm có cử người lớn người nhỏ, người cao người thấp; lúc luận bàn lợi hại hơn thua, thì có người làm đầu, dền phiên ai nói thì người chưa tới phiên nói, không đặng xen vô nói rập ra là lời đồng. Mỗi người dền phiên luận biện; thông thả nói phân không ai dám gièm xiêm; cứ lấy lẽ dãi nhau, có trên có dưới có trước có sau; rập

ràng êm thâm. Xin xem coi sự đồng người mà nghi tiết phân minh, tôn ti hữu biệt; vậy có phải là *lẽ* không?

Thứ tư. — Đã biết rằng bạc vốn của trăm muôn người hùn lại, vốn lớn lắm, hơn hai ba triệu bạc đồng; vậy mà chớ ý vốn lớn làm sự không chừng, không tính lời lỗ; phải có hội nghị luận bàn như trong điều thứ ba, nếu đồng người nghi làm sao phải, buôn sao lời, liệu làm sao, thì phải theo phe đồng ấy; tính cách buôn vốn bao nhiêu, số phí đồng bao nhiêu; trong bao lâu, lời ra bao nhiêu; lấy phần chắc, tính cho quá thừa ra rồi rút lại nó vừa, và nó đúng bực; dẫu là một đồng su nhỏ cũng phải phân minh, một phút đồng hồ lời lấy một su, một ngày thì lời ra hơn ngàn su, mà mỗi người lo cho có một su; trong trăm người thì ra trăm su; cao thấp, nhỏ lớn đồng lòng hiệp ý, làm thì lời nó hơn ra hoài, coi như vậy có phải là *trí* không? Trí là tuy có vốn lớn mà còn phải tính toán vô ra cho thương mới có lợi nhiều; trí ấy khó cho người cãi.

Thứ năm. — Cuộc buôn lớn hùn to như vậy, thì trong hàng buôn có người làm đầu, có người coi sổ, có người giữ tù, có người phân các công chuyện, người lớn lo việc lớn, người nhỏ lo việc nhỏ; hiệp lực đồng tâm, làm mới nên chuyện; người dưng xuất phát trăm muôn thì xuất, người dưng xuất phát mười muôn thì xuất, người dưng xuất phát trăm thì trăm, còn dưng chục thì chục.

Vậy xem coi *lớn* nhỏ có chừng cao thấp có lẽ; có phải là *lớn* không? *Tin* như vậy mới thành tựu đặng.

Ấy đó phải đủ *nhon* nghĩa *lẽ* trí *tin* mới thành việc lớn; nếu mà thiếu đi một, trong năm điều đó; thì không làm chi nổi. Xin xét giùm cho dân dật.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lương-Dũ-Thức, Bền-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Tào-Tháo thua rồi một trận, về trại thương nghị với các tướng. — Vu-Cầm nói: « Ngày nay tôi lên núi, ngắm xem nơi Bộc-dương phía

tây, Lữ-Bô có một trại ước không nhiều quân; đêm nay bèn nó tướng binh ta thua chạy, ắt chẳng giữ gìn; khá dẫn binh đánh nó, nếu lấy đặng trại, ắt quân của Bô sợ. Lý là chước cao. » — Tháo theo thừa lời; giặc Tào-Hồng; Lý-Điện; Mao-Dôi; Lữ-Kiến; Vu-Cầm; Điện-Vi, sáu tướng đó và lựa binh bộ, binh ngựa hai muôn, luôn đêm, theo đường nhỏ kéo tới.

Lữ-Bô nơi trong trại nghỉ quân. — Trần-Cung nói: « Trại phía tây là chỗ yếu cần, thoản như Tào-Tháo dục đi thì nài sao? » Bô nói: « Nó ngày nay đã thua một trận, lẽ nào dám dền. » — Cung nói: « Tào-Tháo thiệt là người dụng binh rất giỏi, phải phòng nó dền đánh mình trong lúc lơ dình. » — Bô mới sai Cao-Thượn, Ngụy-Thục và Hâu-Thành dẫn binh qua giữ tây trại. — Tào-Tháo ban đêm dẫn quân dền tây trại, bốn phía ào vô. — Binh trong trại cự không lại, bốn phía vỡ chạy. — Tào-Tháo lấy dặng trại rồi, vừa canh tr; Cao-Thượn mới dẫn quân dền. — Lúc dũi quân vào thì Tào-Tháo dẫn quân mã dền ngăn. — Gặp Cao-Thượn ba quân đánh ào, cho dền trời sáng; chánh hướng tây tiếng trống đồng lớn; có người báo với Bô, dẫn binh dền cứu Tháo bỏ trại mà chạy; sau lưng Cao-Thượn, Ngụy-Thục và Hâu-Thành cản tới, có Lữ-Bô đương đầu dẫn quân đi dền. — Vu-Cầm và Nhạc-Tần hai người đánh không lại Lữ-Bô. — Tháo nhắm hướng bắc mà đi. — Sau nui một có quân kéo ra, phía tả có Trương-Liêu phía hữu, có Tăng-Bá. — Tháo khiên Lữ-Kiến và Tào-Hồng đánh; đánh không khiên, Tháo trông hướng tây mà chạy; bóng lại có một đạo binh dền, bốn tướng là Hích-Manh, Tào-Thành; Thành-Liêm và Tông-Hiền đón dặng. Chúng tướng đánh liêu, Tháo đương trước xông trận; dền chỗ binh cung ná, tên bắn ra như mưa, Tào-Tháo đi tới không đặng; lúc không kẻ thoát ra, bèn la lớn lên: « Người nào cứu ta với? » Trong đội quân mã, một tướng nhảy ra, là Điện-Vi vậy; tay cầm cấp thiết thương, miệng nói: « Chúa-công chớ lo, nhảy xuống ngựa dắc cặp thương vô, lại lấy ra thương vắn mười cây, nắm ở trong tay, liệt kẻ đi theo mà nói: « Giặc dền gần cách mười bước thì bỏ cho ta hay; mới bước rộng ra, lược tên mà đi trước. vài mươi quân kỵ đuổi dền. Kẻ tung hơn kêu lớn rằng: « Mười thước vậy. » Vi nói: « Năm bước thì kêu ta. » — Kẻ lung hơn lại nói: « Năm bước vậy. » Vì bèn phóng kích ra, cứ một mũi một

người sa xuống ngựa, không trặc mũi nào hết, giết chừng hơn mười người chúng dều vỡ chạy. — Vi lại phối mình lên ngựa, xách cấp thiết kích lớn, xông riết vào trận. — Hích, Tào, Hâu, Tông, bốn tướng ngăn dờ không lại, mỗi người dều chạy. — Điện-Vi giết tang binh giặc, cứu Tào-Tháo đem ra, các tướng sau mới đi dền, kiếm dặng về trại; xem sắc trời đã gần tối; sau lưng có tiếng hét vang. — Lữ-Bô rui ngựa để kích căng dền, kêu lớn: « Tháo tặc dưng chạy — Lúc ấy người mệt ngựa mỏi, hết trầy cả nhà mặt mặt nhìn nhau, ai ai dều muốn trốn thác.

Chánh-thị:

Tuy dặng trùng vây vừa tìm thoát, chn nghề khó cự giặc hung theo. Chẳng biết tánh mạng Tào-Tháo đường nào; và nghe bài sau phân giãi.

HỒI THỨ MƯỜI HAI:

Đào-cung-Tổ nhượng Châu ba lãn, Tào-mạnh-Đức cả đánh Lữ-Bô.

Tào-Tháo trong lúc chạy, có một đạo binh dền, là binh cứu của Hạ-hầu-Đôn, ngăn Lữ-Bô lại đánh dền thiết trời tối; trời mưa ào xuống hai bên đầu thấu quân tang về. — Tháo về trại trong thương Điện Vi, gia tước Lãn-quân đó húy. — Lữ-Bô về dền trại thương nghị với Trần-Cung. — Cung nói: « Trong thành Bộc-dương có một tên phú-hộ họ Điện, kẻ da dồng một ngàn trăm dừ, là người giàu hơn cả quận; khá khiên người ấy lên sai người đem thơ cho Tào-Tháo, nói dòi rằng: (Lữ-ôn-Hầu tặng bạc bát hơn, lòng dâm hơn lắm, nay muốn dời binh nơi Lê-dương, chỉ để một Cao-Thượn ở trong thành; khá liền dền tân binh, dặng ta làm nội ứng) nếu Tháo dền thì dụ dờ vào thành, bôn cửa phòng lra, ngoài thì đặt binh phục. Tuy Tào-Tháo có tài lên thì xuống dật dền đó rồi cũng không thoát dặng. » — Lữ-Bô theo thừa kẻ; mới mặt dụ Họ-Điện bảo khiên người đi tặc dền trại Tào-Tháo. Tháo hơn mới thua, lúc dặng băng xăng, bỗng báo rằng có người của Họ-Điện dền trình một thơ tên; thơ rằng: « Lữ-Bô đã qua Lê-dương, trong thành bỏ trống. Muốn trông kiệp dền, trong nội làm ứng; trên thành dưng cờ trắng để chữ « Nghĩa » lớn ấy là hiệu lãn kính. » — Tháo cả mừng nói: « Trời khiên cho ta dặng thành Bộc-dương vậy. » trong thương người đem thơ và sửa soạn dẫy

binh. — Lưu-Ba nói: « Rõ tuy không mưu, chứ Trấn-Cung nhiều kẻ chết e trong đó có gian trá, chẳng khá chẳng phòng; Minh-Công muốn đi, phải phân ba quân ra làm ba đội, ngoài thành phục hai đội để tiếp ứng; một đội vào thành mới khá. » Tháo theo thừa lời, phân quân ba đội, kéo đến dưới thành Bộc-dương, Tháo đến trước xem đó, thấy trên thành dựng cờ xí, trên góc cửa Tây-môn có cờ trắng để một chữ « Nghĩa » trong lòng thắm mừng. — Ngày ấy đến giờ ngọ, cửa thành vừa mở hai viên tướng ra đánh, Hâu-Thành đội quân trước Cao-Thuận đội quân sau. — Tháo khiến Diên-Vi ra ngựa, thẳng tới đánh Hâu-Thành; Thành-Đê địch không lại, trở ngựa chạy vào thành. Vì cẳng đến cầu thang, Cao-Thuận cũng đánh không lại, đều lui vào thành. Trong đó có vài người quân, như lúc hỗn trận, chạy qua ra mắt Tào Tháo, xưng rằng sứ của Ho-Điền, trình một thư ra. nói nhón rằng: « Đêm nay canh một, trên thành đánh tiếng chiến làm hiệu lệnh, xin khá tấn binh, tới chịu dung cửa thành. — Tháo phát Hạ-hầu-Đôn dẫn quân ở bên tả; Tào-Hồng dẫn quân ở bên hữu; còn bản thân dẫn Hạ-hầu-Huyền Lý-Điền, Nhạc-Tần và Diên-Vi, bốn tướng xuất binh vào thành. — Lý-Điền nói: « Xin Chúa-công ở ngoài thành để anh em tới trước vào. » Tháo nạt mà nói: « Ta mà không tới, thì có ai khứng đi trước; mới đương trước lãnh binh tuộc vào. Lúc ấy chừng canh một, trống chưa mọc, bỗng nghe trên thành cửa Tây-môn thổi tù-và tiếng hét vang nổi lên; trên cửa đột được, cửa mở rộng, thang cấu bỏ xuống, Tào-Tháo đành đi trước giục ngựa tuột vào, thẳng đến dằng cái trong nha chẳng thấy một người, Tháo mới biết là kế; mau giục ngựa trở lại kêu lớn bảo lui binh; ở trong Châu-nha một tiếng pháo lớn, bốn cửa lửa hừng, một trời lửa cháy, tiếng kim tiếng cổ vang đầy la hét như biển trào, như sóng úp nơi cửa Đông-hạng, Trương-Liêu ra bên cửa Tây-hạng, Tăng-Bá-ma, hai bên đánh ép giết vậy. Tào-Tháo chạy ra cửa Bắc-môn, bị Hích-Manh và Tào-Tấn, đánh giết một trận. — Tháo kịp chạy qua cửa Nam-môn bị Cao-Thuận và Hâu-Thành đón đánh. Diên-Vi mặt giận nghiến răng, đánh xông ra trận. — Cao-Thuận và Thành-Hầu chạy vòng ra thành. — Diên-Vi, giết khỏi thang cầu, doái lại không thấy Tào-Tháo, bay ngựa trở lại vào thành cửa gặp Lý-Điền

hỏi: « Chúa-công ở đâu? » Diên nói: « Ta cũng tìm mà không gặp. » Vi nói: « Người ở ngoài thành thổi tù-công cứu, để ta vào tìm Chúa-công. Lý-Điền đi rồi, Diên-Vi vào thành tìm kiếm chẳng thấy, mới đánh ra gần bên hào thành gặp Nhạc-Tần. Tần hỏi: « Chúa-công ở đâu? » Vi nói: « Ta vào ra hai bận mà tìm kiếm không có. » Tần nói: « Vậy thì đều tuộc vào cứu chúa » hai người đến bên cửa thành, trên thành lửa pháo ùn xuống, Nhạc-Tần ngựa vào không được; còn Diên-Vi xông khói dụt lửa tuộc vào tìm kiếm.

(Sau sẽ tiếp theo)
CANAVAGGIO

Nghĩa hổ tâm truyền.

(tiếp theo).

Nhứt là đơn ông nào bắt kỳ không dám leo đến cửa buôn người em gái: Tội nghiệp đành giữ em như vậy đêm ngày, trong ý để cho em an tâm mà nhan khối cho mẹ.

Lời chừng năm bảy tháng người con trai ông Tú-tài ở kinh về; vui mừng hơn bỏ vậy hiệp anh em; kể mấy ngày sau cộp lại ra trước đường thờ học là qui mọp chẳng khác chi người từ tạ ông bà cha mẹ mà đi đâu xa xất vậy. Người em trai và người em gái xúm lại năn nỉ lay hỏi cũng không chịu chỉ dấu gì cho 2 em biết; song hai tay vuốt ve hai em, bịnh rình nỉ non, cả ba, người cùng thú giao bài làm ty. Bà con không rõ biết; chớ thầy cũng khốc hòa, trong một đêm một ngày cả nhà ta thăm ai cũng đến coi đêm đường, qua ngày sau trời vừa tặc quán cộp dừc hai em mà đi luôn ra mà bà Tú-tài rờng học đi trời chừng qua canh ba bắc tiếng. Sáng ra hai anh em người con ông Tú-tài ra thấy thầy cộp nắm gần bên mộ, đầu bé máu chảy đã khô; không biết tự tận mà liêu thát bao giờ.

Thiên hạ trong xứ a' thầy cũng động lòng thương tiếc, người con trai họ Võ Tú-tài bèn chầu cất nghiêm trang, và tang phục cũng như anh ruột chết vậy; lại có cất một cái miễu mà thờ để rằng: Nghĩa hổ truyền huỳnh chỉ mộ. Trong nhà có chuyện gì đều vang và anh hai cộp luôn luôn.

Bây giờ chớ ày tuy hoan loạn người đã phiêu lưu thì mặt đất, chớ cả xứ ai còn nhớ tích cũng nhất nhờ ngời khien không cũng có người lại nói là Nghĩa-hổ-từ.

Sau kể làm sử có bài thơ làm chừng:

Hùm còn bết nghĩa nặng công người,
Trả thảo liễu thân giữa đất trời.
Một tâm da dẫu chôn chắc dật,
Trăm năm không mất tiếng khen đời.

Thiên hạ ai này xét cho kỹ mà coi, rất dồi là thú vật tình như con rùa, ơn nghĩa tính xong, không của thì cũng liễu thân mà trả thảo cho rồi thay, huân chi con người đã sanh ra thế là hơn vật trăm phần, sao có kể không biết nghĩa sanh thành dường dục là gì, lẽ ra vi với vật thì sao.

NGUYỄN-DUY-HOÀI.

Tam-hoàng cuộc-chí thực biên

(Xin coi số 28)

II. — TỤC ĐIỀU DÂN GIẢI.

Thuở xưa quan cựu hay nhóm nhau và mời mây thấy cũ dền, hoặc biểu làm thơ, hoặc hỏi nghĩa sách những chỗ yếu lý, hoặc luận hội chuyện đời mà chơi. Kể biết đều này, người thông lẽ khác, chuyện vấn dạy nhau, chơi như thế thiệt cũng là hữu ích lắm.

Có một lần kia các quan hỏi mây thấy cũ: « Không biết câu hát: Ngó lên trên kiền tam thái, thầy con quạ đậu ăn quỳ chuối tiêu, nghĩa là gì? » Một thấy cũ kia ngắm nghĩ dầy lâu mà rằng: « Tam thái tức cao vị, ở trước nãi tiêu non, chuối tiêu tức lộc thực. Câu hát ấy có khi nghĩa nói: Tiêu non tại cao vị thực lộc. »

Thấy cũ thiệt cà-xóc mà các quan cũng sượng trán.

Lúc trước có một ông huyện đi việc quan, vào làng, dọc đường nghe trong nhà họ, hát dựa con như vậy: Mẹ già ở tâm lều tranh, đối no chàng biết, rách lãnh không hay. » Quan huyện nghĩ rằng câu hát ấy trời hiểu-bạn, lời luận-thường, bèn đứng lại cho đời người hát, phết lì rồi, sửa dạy phải hát lại:

Mẹ già ở tâm lều tranh, sớm thăm tôi vìêng mới dành dạ con. »

Ấy nghe cũng phải đạo đó chúc, song chưa thiệt là tinh-từ, chưa thiệt thắm trầm cho bằng câu kia. và người ban đầu mà bày câu hát đó chẳng phải như người bị đòn của quan huyện đâu. Hoặc kể đi xấu, hoặc người ở lính. hoặc dâng làm quan, vì nước mà bỏ mẹ già, không gấn mà phụng dưỡng cho được, nên buồn trông về cô hương từ lý mà than rằng: « Mẹ già ở tâm lều tranh, đối no chàng biết, rách lãnh không hay. » Như thế thì có trái hiểu-bạn lời luận-thường bao giờ?

Câu hát xét ra thì đời nào hát theo từ đời này. Thuở xưa người còn chắt phát, buồn lời ra thiệt thà, nói đầu chắc đó, như câu hát này cũng nên cho là chánh phong: « Con mèo con chuột có lông, ông tre có mắt, nói dồng có quai. »

Tuy là nói chuyện con nít nói cũng được song muốn hiểu thì nghĩa lý cũng thắm trầm, Con mèo con chuột còn có lông thay, nghĩa là có vật để mà che lấy thân cho khỏi lửa ló lạnh lẻo, ông tre còn có mắt thay, nghĩa là tuy trông lòng mặt dẫu mà cũng có chừng có dỏi, nói dồng còn có quai thay, nghĩa là còn có chỗ người ta dùng được, cây được khi lửa nóng nước sôi, huồng chi làm người mà không có lẽ có nghi, không có chừng có dỏi, không có chỗ dùng được, thì chẳng hổ cùng loài cùng vật sao?

Phong tục một ngày một đổi ra biên phong. Như câu hát: « Fỉ dậu lĩnh bậu muốn thổi, bậu gieo tiếng gió cho rơi bậu ra. » thì là biên phong rồi, song biên thì biên chớ chưa có cái chi gian tham cho máy. Không ưa nói mình rằng dữ, chớ kỳ trung chưa chắc như lời. Câu hát này phong tục mới là mong lòng tham-lam: « Một mai thiếp có xa chàng, đối bóng em trả dỏi vàng em xin. »

Đền như câu hát này nữa thì phong tục biên đời thời biết là bao nhiêu: « Giận em anh đánh năm bảy cây cừi đòn, rồi em có chết, anh nhón một miệng an. » Có kể đương cầm bình trà rót nước mà uống, nghe dưới sông bạn chài nó hát như vậy, nói-giận đập cái bình xuống đĩa chén nát tan mà rằng: « Mồ cha cái đời sae nó có sát thì thôi. »

Người lo đời gian như vậy cũng phải: (Khi huyết chi nộ bất khô hiệu, lễ nghĩa chi nộ bất khô vớ). Song xét ra thì người ta một ngày một đông, một ngày một thông thái văn minh, sở dụng phải nhiều, công làm phải lắm khó nhọc càng thêm nên phát hớ tình mà hát như: vậy thì cũng chẳng quây chi cho lắm vì gian nên mặt khôn.

Ta e cho người dập bình tích còn phải lo tiến mà mua cái khác má xài, chi cho bằng già diết làm nger theo như lời: quan Lê-bộ Nguyễn-Du như vậy:

Cũng liều nhâm mắc dựa chân.

Mà xem con tạo cây văn đèn đầu.

(Sau sẽ tiếp theo.)

NAM-SONG-THI SQUAN.

Thiên sử đoàn viên

Rất triều nhà Nguon, tại tỉnh Gian-lô, có lên Vương-Thanh, sanh một người con trai tên là Vương-Điêu. Trong lúc tên Điêu tuổi còn thơ ầu thì vợ chồng Vương-Thanh có hứa hôn với nhà họ Thái.

Qua năm Minh-hống-Võ ra đời, nhà Nguon hầu mặt; anh hùng bốn hướng phân tranh; loạn lạc tư niệp. Họ-Vương cùng họ Thái đều chết hết.

Khi-vương-Thanh hấp hối, có trời lại cùng người em bà con họ là Vương-Thâm sự gọi gắm con mình lại và thuật các sự hứa hôn của mình với nhà họ Thái cho Vương-Thâm nghe, ăn cần xin giữ lời hứa sau gần lo cho thành; Vương-Thâm chịu, cho nên khi mai táng Vương-Thanh an bài rồi, thì Vương-Điêu về ở với chú họ, ăn mà đi học, cho tới 17, 18 tuổi.

Bên kia con nhà họ Thái là Thái-Điêu-Tiên cũng ở với cô ruột là vợ Thân-viên-Ngoại. Vương-Thâm thầy cháu đã có tuổi khôn, y theo lời anh mình hứa định, mới qua cầu khấn vợ chồng Thân-viên-Ngoại mà cưới nàng Diệu-Tiên cho cháu mình là Vương-Điêu. Còn vợ Thân-viên-Ngoại cũng giữ lời di ngôn của anh chị mình, nên chịu gả cháu gái cho Vương-Điêu. Chừng định ngày thân nghinh mà rước nàng Diệu-Tiên về nhà người chú Vương-Điêu là Vương-Thâm: (Người Gian-lô thói còn theo cổ lễ, lễ cưới vợ về phải biệt phòng 10 ngày, rồi mới miếu hiện từ-dương

biểu miếu. hiệu rồi, thì vợ chồng mới dâng động phòng hiệp cần)

Bởi rứa, cho nên hai vợ chồng trẻ thơ này trong mười ngày chưa được gần gũi nhau; chồng ban ngày cứ ở nhà khách, tối ngủ thơ phòng với con trai Vương-Thâm, còn vợ lại ở nhà sau ngày làm công chuyện, tối ngủ cùng con gái Vương-Thâm; lẽ rả vợ chồng tuy cưới rồi, chớ cũng như chưa cưới. Ai dè gần ngày miếu hiện từ dương, lại có người đèn kiềm Vương-Điêu mượn đi làm tài phú, một tháng tới 40 lượng bạc. Thế tình con nhà nghèo nghe có công chuyện làm ăn thì hăm hở, nên Vương-Điêu trông tới ngày miếu hiện rồi, ra lạy chú mà gởi gắm vợ ở lại nhà, một mình lật dật, đi tới chỗ làm ăn.

Ruồi cho vận thời yễn kiện, thân phận truán chuyên; cho nên người tiêng dần đem đi, cũng tưởng thiệt đi làm tài phú cho nhà buồn, không ngờ tới nói rồi mới biết là đi làm thơ thủ mượn cho người giặt.

Đền nơi; thầy lâu cát nguy nga, bình gia rần rộ, thành lũy nghiêm trang, đêm canh ngày nhựt, trên có vượn trưởng triều đình, dưới có văn ban võ bá.

(Sau sẽ tiếp theo.)

NGUYỄN-DU-HOÀI

Kê kinh điển nghĩa.

(tiếp theo)

Vậy ày nó ăn vậy son,
 Sơn ăn vậy mực, mực còn ăn vượn.
 Vượn ăn nhựt tự tài thường,
 Nhựt ăn công tự cho thường mới hay.
 Công ăn bán-nguyệt chẳng chầy,
 Bán-nguyệt ngoại lộ ăn rầy kiem-qui.
 Kiem-qui ăn khẩu tự đi,
 Khẩu tự nó chẳng kể gì cút kiem.
 Cút kiem là vậy dăng em,
 Trội sanh phải chịu thua dêm vậy kia.
 Vậy song nhiều vậy eo le,
 Phải truyền cho biết mà để ăn thua.
 Vậy nhỏ thì ăn vậy to,
 Vậy dưới thì bộ nó chấp vậy trên.
 Vậy khổ ăn ước đã liền,
 Tả biên ăn dặng, hữu biên là thường.
 Dạy bày vậy độ cho tương,
 Đổng trên ngón nội một đường mọc lên,

Gà may vậy độ nẩy liền,
 Ấy vậy mây độ ăn toàn chẳng chơi.
 Nhơn tự hoặc chi ngoài này,
 Bức năm ba vậy như ngòi tự nhơn.
 Mây chữ mây độ là chừng,
 Đã hết độ thì dành dam ra.
 Vậy may vậy ruồi dâm là,
 Tự có vậy ngoi thợ là chẳng may.
 Ngoài chỉ một hai vậy rầy,
 Ấy là vậy ruồi kê bày chớ nuôi.
 Vần ngạn trên cửa ruồi rồi,
 Tam tài dẫu có chẳng bối dặng đầu.
 Tam tài ngón xuống thêm sáu,
 Ngăn trên may độ gũm ầu hoai hoai.
 Áp khẩu dượng chiêm chẻ hai,
 Đổng trên các vậy số dài xuống nay.
 Vậy độ nó chỉ ra rầy.
 Ấy là nó đó như dây cái kim.
 Hoặc ngang hoặc chảnh trung tiêm,
 Nuôi thì tồn lúa đá thêm thua tiến.
 Đã phân vậy ruồi về viên,
 Lại dạy lựa ngón móng biên móng rông.
 Hình tấm dẫu trích độc hung,
 Ngón nhỏ nhất vậy ai hầu dâm qua.
 Lường nghi vậy đá mẹ mà,
 Đổng đời trên dưới thuận hòa đệ huynh.
 Vậy chớ nhơn tự quàn xen,
 Vậy nguyên mà chẻ như hình tự nhơn.
 Nguyệt luân dổng vậy tròn hơn,
 Đổng trên dổng dưới cửa thần thỉnh không.
 Nhơn tự cả thầy song song,
 Nguyệt luân đôi cửa cũng đồng trùng đôi.
 Móng rông đá ăn mà thôi,
 Giao dẫu nghập nội cũng nôi đá ngang.
 Nhập nội thể bảo cho làng, (tượng)
 Hàng vậy biên ngoại độ trắng vô trong,
 Trông không thì dặng cũng không.
 Thượng hạ có vậy dữa không có gì.
 Vậy nghiên vậy phút chia đi,
 Đá ăn người thầy cũng vì bộ chơn.
 Vậy phúc rạch nhưt rành rành,
 Vậy cái nó dổng như hình phát biên,
 (Sau sẽ tiếp theo.)
 Giao-hòa, lão-nhiều NGUYỄN-TRUNG-LÂM.

Tây nhân kỳ phương.

Mới coi thông thơ năm Nhâm-Dần thầy một bài thuộc rứa con mắt của ông nhà họ Lý, ở

Thủ-thái-nguyên (Son-lây) làm quan Thái-Thủ Triều-Minh, lục tống cho thiên hạ như sau này:

Ông ấy trước khi làm quan có mang bình hai con mắt trọn 19 năm không thấy đường vợ con lo chạy hềi phương tồn tiến như nước, mà không thầy dâm, tưởng phải tởi mất cả đời. Một đêm kia ông nằm chiêm bao thầy có một ông già, mách bảo rằng: Mua 6 đổng tiến nói Phát-tiêu, lầy vải trắng bọc lại, bỏ vô siêu, lượm một chén nước còn lại bảy phân; Rồi đến tháng giêng ngày mồng 5, tháng 2 ngày mồng 1, tháng 3 ngày mồng 3, tháng tư ngày mồng 9, tháng 5 ngày mồng 5, tháng 6 ngày mồng 4, tháng 7 ngày mồng 3, tháng 8 ngày mồng một, tháng 9 ngày 13, tháng 10 ngày 13, tháng 11 ngày mồng 4, tháng chạp ngày mồng 4.

Rồi trai thành tin khiết, vụng bàn ra dữa trời, tay cầm chén thuốc Phát-tiêu dơ lên ngang trán, vái với Hoàng-thiên Hậu-thổ, cùng Ngũ-hành, ngũ nhật sơn thần, và du thánh du thần xin chiếu dâm cho kẻ thành tâm, vái dức thì lạy 4 lạy, đoan lạy rồi sẽ rứa hai con mắt.

Ông họ Lý trước nghe theo làm như vậy, con mắt đã lành, sau bày ra cho mười người đau con mắt dữa rứa thì mạnh, dền dỗi nhiều người có con nít rứa cho nó thì chung thân không hề nhậm, mỗi lần rứa thì cũng phải thành tâm vang vái mà cầu nguyện rồi sẽ rứa.

NGUYỄN-DU-HOÀI.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHƠN MẠNG
 Bên nước Bại-pháp và trong các xứ thuộc địa.
 (LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Sài-gòn, đường Bonnard số 39, xin kính rạo cho thiên-hạ dặng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép đời-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi.

Ấy vậy, xin những người có cang dự đến việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lầy thanh giá của Công-ti mà dền khuyến lơn cho thiên hạ làm theo các việc lý tài-trái trong qui chế chương trình của Công-ti.

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LAM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tức danh đường Kinh-lập) số 125. Xin anh em chú ý.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sớt đều và bánh sừng-bò chấy beurre (bánh mận)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mận, bánh bò chấy mận.

TẠI TỈNH MYTHO

Tiệm ngành ở đường mé sông tại chợ số 10. Mỗi bữa đều có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhứt hảo hạng. Có rượu chát, rượu bière, simonades.

Có trừ nước đá.
Đồ thuốc y-được tây.

Nội hạt ai mua vật gì thì xin gửi mau mẫn và từ từ hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre, Cài-bè, Cấn-thơ, Hà-tiên Sóc-trăng, Vinh-long và Sadéc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gửi thơ cho tôi, tên ROUX tại Mỹ-tho.

TẠI CAP SAINT JACQUES (Vũng-tàu)

Có tiệm và lò bánh mì tại đường de Lanessan. Lành nạp bánh cho các cơ binh. Có gửi bánh mì qua bán tại Bà-Rja.

TỈNH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phố Châu-trần-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để lâu đừng đi đường, hay là đi rừng đi rú thì cũng có bán.

NĂM NHÂM-DẦN

(1902)

NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BA ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG TƯ LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG BA ANNAM
1	Mardi.....	23	Thứ ba	16	Mercredi.....	9	Thứ tư
2	Mercredi.....	24	Thứ tư	17	Jeudi.....	10	Thứ năm
3	Jeudi.....	25	Thứ năm	18	Vendredi.....	11	Thứ sáu
4	Vendredi.....	26	Thứ sáu	19	Samedi.....	12	Thứ bảy
5	Samedi.....	27	Thứ bảy	20	DIMANCHE.....	13	CỬA NHỰT.
6	DIMANCHE.....	28	CỬA NHỰT.	21	Lundi.....	14	Thứ hai
7	Lundi.....	29	Thứ hai	22	Mardi.....	15	Thứ ba
			<i>Tháng ba Annam</i>	23	Mercredi.....	16	Thứ tư
8	Mardi.....	1	Thứ ba	24	Jeudi.....	17	Thứ năm
9	Mercredi.....	2	Thứ tư	25	Vendredi.....	18	Thứ sáu
10	Jeudi.....	3	Thứ năm	26	Samedi.....	19	Thứ bảy
11	Vendredi.....	4	Thứ sáu	27	DIMANCHE.....	20	CỬA NHỰT.
12	Samedi.....	5	Thứ bảy	28	Lundi.....	21	Thứ hai
13	DIMANCHE.....	6	CỬA NHỰT.	29	Mardi.....	22	Thứ ba
14	Lundi.....	7	Thứ hai	30	Mercredi.....	23	Thứ tư
15	Mardi.....	8	Thứ ba				

NÔNG-CỎ MỈN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÀN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc mỗi năm... 3\$00
Người-Lang-sa cùng ngoại quốc... 10 \$00.
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

SAIGON

ĐƯỜNG LAGRANLIÈRE, Số 84.

ANNONCES

1^o Page le cent..... \$ 1 50
2^o Page le cent..... \$ 1 00
3^o Page le cent..... \$ 0 80
4^o Page le cent..... \$ 0 60

Lời Rao

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bồn-quản chủ nhơn mà thương-nghị

NAM-KỶ THÔNG-ĐỘC PHỦ VU

YẾT THỊ

Nhà-nước hiểu thị cho thiên hạ dặng hay: mới có tiếng đồn huyền rằng quan trên cầm đôn bà annam không cho mặc quần lung đồ; đều ấy thiệt là đời-trá, chẳng nên tin. Đã có lệnh truyền kiếm cho ra những kẻ gieo tiếng huyền-hoặc như vậy mà phạt tội nặng.

Dân bản-quốc phải biết Nhà-nước chẳng dự chi đến việc y-phục. Nhà-nước chẳng ép ai bỏ tục-lệ cũ về việc ăn-mặc. Từ thuở chiêm cư xứ này, Nhà-nước cũng chẳng hề hẹp dung trong việc sắc phục nghi tiết như đã có lệ cấm thuờ cụ trao.

Nhà-nước đã truyền cho kẻ tuần phòng thủ vệ rõ biết mà báo yết cho thiên hạ châu tri.

Tại Saigon, ngày 12 avril 1902.

Thương cở luận

(tiếp theo)

Sản ra trong thế mới đều có theo-mây; có cách thế, có điều lệ, có ~~Cách~~ ~~điều~~ ~~lệ~~ vật vật nương nhau, nhơn nhau, khác nhau, sản nhau. Xem coi có phải là ngoài trời đất, âm dương.

rối, thì ngũ hành là vật trọng dụng trong đời ngũ hành là loại kim loại mộc, loại thủy, loại hỏa và loại thổ. Vậy trong năm vật ấy mà thiếu đi một, thì thiên hạ có sống đâu, và có làm chi cho đặng đâu; coi trong năm vật ấy mà sanh khắc với nhau, giúp nên tạo hóa. Dấu người học cách vật trí tri, dấu chỉ khéo léo, cũng bỏ năm vật ấy không đặng. Như thiếu loại kim, sắc dầu mà dùng dè dòn dèo chạm trở vật khác, thiếu loại mộc, có cây dầu mà dùng làm nhà cửa vách phèn đường ghé các vật mà dùng, thiếu vật thủy, thì lấy chi mà ăn uống nấu rửa giặt; thiếu vật hỏa thì lấy chi mà đốt cho sáng và nấu cho chín, thiếu vật thổ thì lấy chi mà nương mà dựa mà trồng mà tĩa. Coi trời đất là tạo vật, bảy còn cây năm hành mà sanh hóa, đặng sanh muôn vật thay, huân chi người sanh ra thế, thầy cách thiên nhiên- thì phải ngụ ý tìm tàng cho đến nơi, phải rõ biết, dấu cho qui mây, dấu cho bầu mây dấu cho tốt mây, dấu cho sang mây mà độc mộc cũng chẳng chi. — Xin chú vị qui hữu xét cho đến nơi mà nghĩ cho rõ, coi cả nước Nam trong lục lĩnh này, dấu mỗi người mỗi riêng- mỗi nhà mỗi các hữu phận sự, không có ai mà lo tính chung cùng hùn hiệp buôn to bán lớn lập nghiệp cho nhau, để may ai này nhờ, còn rủi ai thì này chịu, coi có phải là không nghĩ chẳng? Vì như trời đất tạo vật còn lấy vật này cấy vật kia, sanh bành nảy khắc hành nọ, cho đặng nhơn nhau mà sanh sanh hóa hóa thay. Sao làm người lại ý sức mình chỉ cho lắm, không chịu chung cùng, vậy đoàn hiệp sức lại, đặng làm cho thành lợi, để nuôi vắn công cho nhau. Xem coi như con kiền bảy, như con ong ở; vật kia tuy nhỏ, tha lâu đầy lỗ, vì đời sống con, vật nó biết bay nhờ đặng công đầy xây táng, đắp ổ đục lỗ nhiều ngàn. Chú vị ơi, luận đến con ong, xét vòng bảy kiền, và nghĩ đến nhơn tình người ta trong xứ chúng ta đây, thì buồn biết là bao nhiêu?

Tôi xin hỏi: Sao có bác anh chị không lo giùm không tính giúp, để phân phần biệt biệt các lý ly ai lo cho này, ai chẳng giúp ai. Xem lại thất cơ thất trí là bao nhiêu? — Lâu nay nước ta sanh dạng chỗ đất lợi nhiều, cũng bởi không lo không nghĩ, để lợi về người dị quốc, là người khách người Thiên trước đây, còn mình thì cứ than trời trách đất, làm sao không cho làm ăn cho khá. Cũng bởi người

có thể lòng hay tật dở, ý khác ít dung, muốn một mình phú quý vinh huê, ai bán bặt thân ai này chịu.

Cách dạy thương là làm cho nhơn dân trong nước hưởng, người giàu người nghèo, kẻ giỏi kẻ dở, đều hưởng hết, và lại có luân thường mới đặng, là nhơn, nghĩa, lễ, trí, tín, như lời luận trong bài trước kẻ đây. Nếu đều chỉ làm mà phải có cho đủ luân thường, thì là chẳng phải đều quay, dấu quốc gia, dấu vương bá, cũng chẳng bỏ qua khỏi ngũ thường cho đặng? Vậy mà người chúng ta chề cách đại thương, không chịu hùn vốn cho đồng, mà làm việc cho trọng, đặng hưởng chung với nhau, trước là nhơn nghĩa không mất sau lại đắc lợi cộng hưởng; người mà không ưa làm, tôi không hiểu làm sao vậy?

Tôi xin đàm một dấu vi cho chư qui hữu xem cho vui:

Người nước ta ưa mặc đồ hàng dè tốt, dấu mắc may, cũng sắm cho đặng mà mặc; dấu ấy quả vậy chẳng sai. Vì như địa toán tuyên bóng bất kiết ai cũng ưa; gọi rằng tốt. Tôi hỏi: Sao mà biết tốt? Biết chắc là tốt? hay là thầy nhiều người dùng, tưởng là tốt? Tưởng qui nên người dùng nhiều; chứ không phải là biết tốt. Tôi xin các nghĩa: Lý biết thiệt tốt thì không. Chớ lý thầy nhiều người dùng, nên tưởng tốt, quả vậy.

Vì như biết rõ là tốt, thì phải xét và phải lấy trong trí mình hỏi, làm sao mà người ta làm ra địa bóng bất-kiết mình sa? Thế mất lo làm sao? Thế dệt làm sao, làm sao cho ra cây địa tốt; rồi sao mà cây địa ấy, bay đến xứ mình vô dền tiệm buôn thường nhỏ nhỏ cho mình mua mà dùng đặng; xét cho kỹ thì biết chắc là bởi dòng người làm; kẻ lo cho có dấu, người lo cho có tâm có kén, kẻ sắm không dệt, người lo nhuộm hàng kẻ lo mua sỉ, người lo bán lẻ; kẻ lo chở ra tàu lớn, người lo đơm xuống tàu nhỏ. Vậy năm tráo bảy trở, năm qua mười lại, mới đến tay, mình; có khi mình ưa mặc một áo địa, có lẽ phải trả tiền công cho hơn vài mươi tay sang qua sót lại. Cha chả mình mặc một cái áo, mà phải tốn với nhiều người. Vậy sao mà họ biết làm, còn mình không biết làm; té ra mình còn dở, còn nước khác giỏi lắm. Vậy thì

phải ráng cho giỏi như vậy đặng khỏi mua t, nếu biết là địa tốt thì ắt tính như vậy. Bấy nay chưa nghe ai tính vậy nên tôi chắt không biết tốt.

(Sau sẽ tiếp theo)

Lương-Dù-Thúc, Bèn-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Lúc Tào-Tháo thầy Điền-Vi riết ra rồi, bỗng nhia ở trong vây dừng người ngựa lại, ra cửa tam-môn không đặng; mới trở lại đi qua ra Bắc-môn. — Trong đó lửa sáng, gặp Lữ-Bô để thương rùi ngựa mà dền. Tháo lấy tay che mặt, đánh ngựa chạy qua; Lữ-Bô theo sau, thúc ngựa cản dện, lấy cây-kích đánh trên đầu của Tháo, mà nói rằng: « Tào-Tháo ở đâu? » Tháo chỉ trái rằng: « Phía trước đó, ở ngựa sắt vàng ấy là nó » — Lữ-Bô nghe lời, mới bỏ Tào-Tháo đó, dục ngựa lướt tới rước Tào-Tháo trở đầu ngựa, chạy qua cửa Đông-Môn; gặp Điền-Vi, Vi ùng họ Tào-Tháo, vạch dánh huyết lộ chạy dền bên cửa thành, lửa hùng nóng lắm, trên thành ùn xuống chỉ khô, dây đất lửa đỏ; Vi lấy kích khêu vạch lửa thang, xông lửa dục khối chạy ra trước, Tào-Tháo theo ra sau; ra vừa đến bên cửa đàng; bị trên thành sập xuống một cây rượng cháy, rớt nhằm sau an ngựa, ngựa té năm dài xuống, Tháo tay đỡ rượng ấy xô xuống đất, tay râu tóc đều bị cháy. — Điền-Vi trở ngựa lại cứu, may dấu Hạ-hầu-Đôn cũng dền; hai người đều cứu dều Tào-Tháo dậy, lướt lửa mà ra. Tháo cởi ngựa của Huyền. Điền-Vi riết ra dằng cả mà chạy; hỏn chiến dền trời sáng; Tháo mới về dền trại. Các tướng lay hỏi thăm sự mạnh khỏe. Tháo ngược mặt cười mà nói rằng: « Lắm trùng kẻ dứa thạt phu, ta ắt phải trả lại. » — Quách-Gia nói: « kẻ khá ra cho gặp. » Tháo nói: « Nay chỉ gặp kẻ củ dục kẻ mới; nói dời rằng: ta bị lửa cháy, khi lửa dục nó công lên, phát hơi canh năm, ta đã thạt; Bô ắt dẫn binh dền đánh; binh ta phục nơi trong núi gò Mã-lãng, chờ binh nó qua nửa chừng, thì đánh nó; Bô phải bị bắt. » Gia nói: « Thiệt kẻ háy vậy. » — Khi ấy mới

hiền quân sĩ dái hiệu cư tang, nói dời rằng Tháo chết. Sớm đã có người dền phi báo với Lữ-Bô, nơi Bộc-dương, nói: « Tào-Tháo bị lửa dốt cháy mình mảy, về dền trại thì thạt. » Bô liền dền binh mã kéo rìet dền núi Vô-lãng, gần dền trại Tào, nghe một tiếng trống, binh phục bốn phía ó dầy. Lữ-Bô liêu thạt đánh chạy ra khỏi; hao người ngựa rất nhiều; thua trở về Bộc-dương, đóng cửa thành không ra. Năm ấy loại Hoan-trùng (tục gọi sáu keo) sanh nhiều quá, phá hết lửa nẹp, trọn xứ Quan-dông; mỗi một hộc thóc, giá dền năm chục quan; Người dân phải ăn thịch nhau. Nhơn trong quân hết lương Tào-Tháo dẫn quân về Yên-thành tạm trú. Còn Lữ-Bô cũng dẫn quân ra dón nơi Sơn-dương kiểm ăn, nhơn dấu ấy hai bên đều quyền dờ lui binh.

Đoạn Đào-Khiêm ở Từ-châu, tuổi đã sáu mươi ba; bỗng nhuốm bệnh, một ngày thêm trầm trọng; mời Mè-Trước và Trần-Đặng nghị việc. — Trước nói: « Binh Tào-kéo đi, bởi có Lữ-Bô lấy Giảng-châu vậy, nay nhơn năm mất mùa, phải bãi binh, chớ dền mùa xuân tới, ắt dền nữa; Phủ quân đã hai phen nhường vị cho Lưu-Huyền-Đức, lúc Phủ quân còn mạnh mẽ, nên Huyền-Đức không kháng chịu, nay bệnh đã trầm trọng, lúc này phải vội dền mà cho đó, Huyền-Đức chẳng dám từ dều. » — Khiêm cả mừng, khiến người dền Tiểu-bái thỉnh Lưu-Huyền-Đức thượng nghị quân vụ. — Huyền-Đức dẫn Quan, Trương và mười ngoài quân kị, dền Từ-châu. — Đào-khiêm dạy thỉnh vào chỗ nằm. — Huyền-Đức hỏi an rồi. Đào-Khiêm nói: « Thỉnh ông Huyền-Đức dền, không có việc chi khác, chỉ nhơn lão-phu bệnh đã nghèo ngặt, không sớm thì tới, khó giữ đặng; Muốn trông Minh-công khá thương, thành trí nhà Hỏn làm trọng; chịu lấy bài ăn Từ-châu; lão-phu có thạt cũng nhắm mắt vậy. » — Huyền-Đức nói: « Ông có hai con sao chẳng truyền cho đó? » — Khiêm, nói: « Con lớn tên Thương, con thứ tên Ưng, tài không kham gánh nặng, sau khi lão-phu có thạt rồi, nhờ Minh-công dạy dỗ, hồi chớ có cho giữ việc châu-sự. » — Huyền-Đức nói: « Bị một mình, dấu bay dương gánh nặng ấy? » — Khiêm nói: « Tôi xin cử một người để giúp ông; người ở Bắc-lải họ Tôn tên Càng, tự Công-Hựu người ấy khá khiên làm từng sự. » Lại bảo Mè-Trước rằng: « Ông-Lưu là đương dời người tài, người

phải hết sức mà giúp ông. » — Huyền-Đức trợn mắt nhìn Đào-Khiêm tay chỉ lòng mà thác. — chúng quân cứ ai rồi, mới dám ăn hải giao cho Huyền-Đức. Huyền-Đức bèn từ. Đền ngày thứ, trăm họ nơi Từ-châu kéo đến trước phủ, khóc lạy nói rằng : « Yêu Lưu-sứ-Quan không lãnh quận này, thì bọn tôi không an, không sống được » Quang, Trương hai ông đều hai ba lần khuyên nhau. Huyền-Đức, mới hứa quyền lãnh việc Từ-châu; khiến Tôn-Càng và Mã-Trước giúp, còn Trần-Đặng làm mộ quan; rồi kéo hết quân mã nơi Tiểu-Bái vào thành; ra bản an dân; một phía an bài việc tang. Huyền-Đức với quân sĩ lớn nhỏ đều mặc áo hiệu phục cả bày lễ diện; tề rồi chôn nơi ngọn sông Huỳnh-hà; dam lời di ngôn của Đào-Khiêm, biểu tâu Triệu-dinh. — Tháo ở Yên-thành hay Đào-Khiêm đã thác; Huyền-Đức lãnh giữ Từ-châu, cả giận nói rằng : « Thù ta chưa trả, nó không tôn công lấy nữa nữa tên, mà dặng ngời hưởng Từ-châu, vậy thì ta trước giết Lưu-Bị, sau phân thây của Khiêm, dặng rửa hồn của Tiên-quân ta, (cha), mới truyền lệnh tức khắc dây binh đi đánh Từ-châu. — Tuân-Vức vào cang rằng : « Xưa Cao-Tổ giữ Quang-trung, còn Quan-Võ cứ Hà-nội, đều dặng rỏ sáu gốc bèn, dặng chánh thiên hạ, tới thì dặng đánh thẳng, lui thì dủ giữ chắc, dẫu có khốn cùng, cũng trọn vững nghiệp lớn. Minh-Công vốn việc dặng dẫu là Giảng-châu và Hà-Tề thiết chỗ yên địa trong thiên hạ, quả ngày xưa là Quan-trung và Hà-nội vậy. Nay nều lấy Từ-châu, để nhiều binh, thì ta hết binh thiếu binh mà dùng; còn để ít binh, thì bị Lữ-Bồ nhưn trông đánh mình, ấy là lẽ không còn Giảng-châu vậy. Vì như Từ-châu không dặng, Minh-Công chỗ nào mà đi về? Nay Đào-Khiêm tuy thác, đã có Lưu-Bị giữ đó, dân Từ-châu đã phục Bị ắt liều thác giúp Bị; Minh-Công bỏ Giảng-châu mà lấy Từ-châu, ấy là bỏ lớn mà tìm nhỏ, chưa gốc mà lấy ngọn, dùng an mà đổi nghèo vậy, xin nghĩ cho chính. — Tháo nói : « Nay năm mất mùa thiếu lương quân-sĩ ngồi giữ ở đây, trọn chẳng phải kẻ hay. » Vức nói : « Chẳng bằng qua hướng đồng dật Lưu-Trần khiến quân dân đó mà ăn, chỗ Nhữ nam, Châu-Dinh, Huỳnh-Cân dặng dư bọn Hà-Nghi, Đổng-Bồ, cướp dục Châu-quận, chưa nhiều vàng lụa lương thực; bọn ấy là quân lạc đó, lại dễ phá, phá mà lấy lương dặng nuôi

ba quân; Triệu-dinh mừng, trăm họ đẹp ấy là việc thuận lòng trời vậy. » — Tháo mừng theo đó. Mới để Hạ-hữu-Đôn, Tào-Nhơn giữ Yên-thành các xứ; bèn thân dẫn binh trước đến đánh Lưu-Trần, thứ đến Nhữ và Dinh. Giặc Huỳnh-Cân: Hà-Nghi và Huỳnh-Thiệu hay binh Tào đến, dẫn chúng đến nghinh địch; nhóm binh nơi đó Dương-sơn, thuở ấy binh giặc tuy đông, đều những Hồ quân câu dặng, không có đội ngũ hàng lệ. Tháo phân quân cường cung cánh nó bần dưng binh giặc; khiến Điện-Vi ra ngựa. — Hà-Nghi khiên phó nguơn-soái ra đánh, chẳng đến ba hiệp, bị Điện-Vi một kích đâm sa xuống ngựa. — Tháo thừa thế cang qua khỏi Dương-sơn hạ trại.

Ngày thứ, Huỳnh-Thiệu bèn dẫn quân đến trận; một bộ tướng ra đánh, dẫu đội khăn vàng, mình mặt áo xanh, tay cầm roi sắt; kêu lớn nói : « Ta thiết Hà-Mạng là Quì-sứ khắp trời vậy, ai dám với ta dẫu chiến? » — Tào-Hống thấy rỏ nét một tiếng lớn, nhảy xuống ngựa để dao đi bộ ra; hai đảng đến trước trận đánh nhau hơn bốn năm mươi hiệp, chẳng phân hơn thua. Tào-Hống đã dò thùa mà chạy. — Hà-Mạng cang đến. — Hống dùng kẻ đỡ dao bôi trảm, dạy mình lại nhảy một nhảy chém trúng Hà-Mạng, bồi thêm một dao sau, chém thác. — Lý-Điện thừa thế bay ngựa thẳng đến trong trận. Huỳnh-Thiệu không kịp để phòng, bị Lý-Điện bắt sống. — Tào-Hống vừa giết chúng giặc, cướp lấy vàng lụa lương pháp vô số. — Hà-Nghi thế cô, dẫn vài trăm quân kỵ rỏ chạy qua Các-ba; trong lúc đang đi, sau lưng núi kéo ra một đạo quân, người làm dẫu một vị Trần-sĩ mình cao tám thước, lưng lớn mười gan, tay cầm dao lớn ngắn dặng dặng đi. — Hà-Nghi dưng thương ra nghinh địch; đánh một hiệp bị Trần-Sĩ ấy bắt dặng, còn bao nhiêu đều xuống ngựa chịu trời và bị Trần-Sĩ dũi hết vào trong Ô-Các-ba. — Lúc-Điện-Vi rược theo Hà-Nghi đến Các-ba; Trần-Sĩ ấy dẫn quân ra đón. — Điện-Vi nói : « Người cũng là giặc Huỳnh-Cân sao? » Trần-Sĩ nói : « Quân Huỳnh-Cân hơn với trăm đều bị ta bắt tại trong Ô. » Vi nói : « Sao chẳng dưng ra? » — Trần-Sĩ nói : « Người hơn dặng cây dao trong tay ta đây, thì ta mới dưng ra. » — Vi cả giận, huy song kích đến trước đánh. Hai người đánh từ giờ thìn đến giờ ngọ, chẳng hơn thua, dều nghĩ một lát, một giây lâu Trần-Sĩ ấy lại ra khiêu

chiến. — Điện-Vi cũng ra; đánh riết đến trời tối. Đều nhưn ngựa mệt mới tam: nghỉ. — Quân thủ hạ Điện-Vi về phi báo Tào-Tháo. Tháo cả kinh, mau dẫn chúng đến xem.

(Sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO

Thề nông cỏ mìn đàm ca.

Rành việc nhà một lúc,
Xem « Nông-cỏ » mây phen;
Khen ông Dù-Thúc tài hiền,
Khuyến dân lạc nghiệp cần quyền nghề thương;
Muôn cho quốc phú dân cường,
Ra công dạy dỗ nghiệp trường nước ta;
Văn hay lời lại thiết tha,
Tài này, đáng dựa quốc gia cột rường;
Thầy đời nhiều kẻ phi thường,
Mỗi lòng nạt trí kiem đường bảo rường,
Nghề buôn dạy trọn năm hằng, (1)
Ấy là nghĩa trước mới rường lợi sau (2);
Nhơn sanh bần thu làm dẫu,
Sĩ nông công có vậy hầu mới nên;
Ông Dù-Thúc trí rất bén,
Lo bề đại cố dưng nền nước ta;
Nghĩ coi các-chú chà-và,
Cùng người Thiên-Trước đều là dị Bang;
Hùng nhau buồn bán muôn vàn,
Hàng tàu hàng gạo bạc ngàn cho vay;
Gám trong thiên hạ đời này,
Nhiều người văn vật hiem tay sang giàu;
Xin cùng suy nghĩ trước sau,
Nước người thế ấy ta sao thế này;
Bòn phương qui khách hiệp vậy,
Giàu thì ra của nghèo thì ra công;
Cùng nhau hiệp bòn hùng chung,
Lập thành nghiệp cả để phòng đời sau;
Ràng rịt trước khi mưa dào,
Để chi đến khác mới hầu dào ao;
Lời què tiếng kịt vài câu,
Dám dẫu thêu dệt dẫu hầu khoe khoan;
Từ ngày Nông-cỏ đặt an,
Đường danh nẻo lợi rỏ ràng phân minh;
Người không suy nghĩ hết tình,
Nói ra e mắt tiếng mình nói nháy;
Tâm còn biết kéo tơ dấy,
Con ong còn biết đi gầy mật uôi;

Người chẳng suy tới nghĩ lui,
Thiếu quan bát tài than ôi đã già;
Nghĩ coi lục lĩnh nước ta,
Mây nơi buồn lớn mây nhà công-ti;
Cũng vì cái tánh da nghi,
Lam cho phong tục bại suy luân thường;
Bao giờ mở dặng cuộc thương,
Muôn dân lạc nghiệp miền trường âu ca;
Lời què tiếng tục ngậm nga,
Mua vui cũng dặng một và canh thâu;
Nhờ ơn trên trước rọng âu,
Thương thời vui chịu ghét dẫu dâm phiến;
Ít lời thô tục sĩ hàn,
Cầu cho Quí quán thụ tràng miên miên.

(1) Xin coi bài thương-cổ luận số 35.
(2) Sách cổ nói: tiền nghĩa nhi hậu lợi gia vinh.
NGUYỄN-CHÍNH-SẮT, Bạc-liêu.

Thiên sử đoàn viên

(tiếp theo.)

Chừng biết thì sự đã lỡ đi rồi, không phương tháo trúc, ăn nhân qua ngày, để đợi ngày toan kê thoát thân; không dè ở đó ngày lung thẳng qua dư bốn năm trời, không phương dảo tị. Nhưng vậy mà tánh con nhà học trò, ăn ở khoan hòa, hay bầy khúc tùy hình; tuy ở trong cơn hoạn loạn chớ dè ai biết dặng mình là ai; cho đến dổi giặt tin như ruột; mỗi sự gì cho công nghị, dũi theo khách thương tán, có yên ảm chi đều cho dự vào hi hạ.
Chừng gần năm thứ 6, một bữa kia anh ta dự tiệc, liếc mắt dòm vô trong dâm nữ nhạc ca xang; có một người dờn bà độ chừng 20, 21 tuổi giồng inh vợ anh ta, và người dờn bà ấy cũng có ý liếc xem anh ta, kẻ liếc qua, người ngó lại. Nhưng vậy mà hai bên dều hổ nghi nhau, nên không ai quyết đoán, vì việc đã lâu ngày. Chi Diệu-Tiên phận nghèo dan truan bán bạc, nhan sắc kém phai; Còn Vương-Điêu thì nghĩ thâm trong bụng rằng: Từ 4, 5 năm nay, tại tỉnh thành Giang-tô là chỗ chủ minh ở không nghe loạn lạc; có lý dẫu vợ mình lại phải lưu lạc thế ấy, có lẽ người cũng có giồng người, vậy nên bần dưng không quyết đoán là phải hay không.

Đền chừng năm thứ 7, một ngày kia tên Sơn-Vương mới kêu Vương-Điêu mà nói rằng: việc cơ quan của ta bại hoại, thế khó chí tri, ta đã lú bại với triều-đình, ta bây giờ tỏ cho nhà người hay trước đặng liệu mà thoát thân; ta cho nhà người 500 lượng bạc, 50 lượng vàng cùng vào kho muốn ngọc ngà châu báu chi ta cho lấy, thông thả đặng hộ thân; để đây ta với tướng sĩ, có làm có chịu, một trận đánh liều, anh thắng bại thành đầu nệ tiếng chê khen. Tên Vương-Điêu lấy tạ cùng lãnh bạc, vàng châu-báu bươn bả về nhà người chú họ. Hồi lại thì vợ anh ta là nàng Diệu-Tiên đã chắt bao giờ, tên Vương-Điêu thương tiếc, mới xin chủ mình là Vương-Thẩm chỉ mớ mã của vợ đặng lo cài tang cho hậu linh, kéo lờ nhà cơ cần kiêu tăng sơ sai tội nghiệp. Hồi chừng nào, thì Vương-Thẩm, cũng không chi, cứ nói lẩn lưa nay mai, chừng Vương-Điêu hỏi thết. Người chủ mới nói thết rằng: Trong lúc anh ta Vương-Điêu đi khỏi một vài năm, nhà Vương-Thẩm suy vi, vợ anh ta xin đi buôn gánh bán bưng, theo cạnh làng trong nhà quê, một bữa kia bị đặt bắt mất biệt, từ ấy đến nay. Thương than! Cho Vương-Điêu, chừng hay vợ bị giặc bắt mất, thì mảnh tình lại người khi gặp trong đám nữ nhạ ngày trước có khi là vợ anh ta;

(Sau sẽ tiếp theo.)

NGUYỄN-DU-HOÀI

Thư Vụ.

Bản quán có tiếp đặng một bài thơ của ngài Nguyễn-quí-Lương, nên mau đem vào tờ nhật báo này, cứ in theo chữ viết, không dám sửa đi sửa lại chữ chi, đâu có quấy phải xin để cho chữ qui vị nhân quan hi được:

Quê dốt ít lời trang lệ, cao sáu mươi chớ chấp nề, thầy nhựt trình Nông cổ mình dậm, lời khuyên dụ cũng đã đáng thế nát ruột gan mà dạy dỗ sự lãnh, khổ môi miệng mà sửa sang thói tệ Nghĩ ơn ày trên đời có một, xét công kia đánh dưới thế khôn hai, vậy từ khi ông làm nhựt trình mà khuyên dụ thiện-hạ đến nay cũng đã lâu lắm, mà không thầy ai hiệp ý với ông mà làm theo mấy lời ông thương lượng đó, vậy tôi nghĩ lại thành như ngài có nói rằng: «Nghieu-Thuân xuất, thiên hạ

đi nhân, nhi dân tưng chi, còn như kiệt tru xuất, thiên hạ dĩ bạo, nhi dân tưng chi, kỳ sở lĩnh phần kỳ sở hóa, nhi dân bắt tưng. Bởi vậy tôi nghĩ mấy lời ông khuyên dụ đó thiệt cũng có ít trong thiên hạ đó chút, nhưng mà không ai theo ông cũng phải đó chi, vậy tôi tưởng theo như ý ông luận đó, thì ông phải mưu chi kẻ chi, cho người trong nước nam mình đặng thế mà học chung với nhau, một diệu chữ Lang-sa, hể thiên hạ học đặng rồi, tự nhiên phong tục phải đổi, lựa ở rợ phải nhọc sức mà nghĩ nghĩ làm chi, vậy ông chẳng nhớ câu: «Lâm nguyên tiện ngữ; bất như thời nhi kiệt vong.

Thời mấy nhiều lời, cho ông hiểu ý thiên hạ, vậy xin ông có nhiệm mấy lời tôi đã nói đây, xin ông đem vô nhựt trình, và ông phải trả lời cho tôi biết, sau này tôi có tặng ông tám câu thơ rằng:

Cầm người có trí sửa sang đời;
Chẳng vậy mà thêm cũng gặp thời.

Hồ bầy xưa này giàu cây thế;
Thương ôi! phong tục khó thua lời.

Muôn cho rõ mặt bệ trên trước;
Sao chẳng ra tay rạch đất trời.

Nhọc sức đua tranh người nghĩ nghĩ;
Hoài công chiêm lập biển khôn đời.

NGUYỄN-QUI-LƯƠNG,

Tổng Hưng-nhon, Làng Nhị-Bình (Mỹ-tho).

Đáp Từ

cho ngài Nguyễn-quí-Lương:

Người xưa có nói: «Si các hữu sở kiến nay sở kiến của ngài như vậy, thì tôi tuy ít, học, xét cũng nhiều ngày, làm người trong lúc này mà ngài dám nói rằng phải kiếm cách cho nhơn dân học chữ Langsa cho đặng, thì sự thông dền tự nhiên, lựa phải đi luận biện cho nhọc. Ngài ôi! Chánh hóa của người đại quốc như Chánh-pháp-quốc, cách lập giáo rất hay mở mang nhà học nhà hiệu, không lo sự hao tổn, cách làm đã đờ. có thiếu chi mà phải lập thế nữa. Xin ngài nghĩ lại, cách giáo-huân của tiến trào chúng ta, mạnh ai nầy đua chen nào có quản thì văn hiền dẫu, ày là giúp

đay. Còn sự dễ vậy chờ cho người hóa tự nhiên, ày là chí độ của nhiều người, chớ không phải một ngài mà thôi. Duy tôi xin ngài nghĩ một đếu nầy, thì ngài rõ biết mỗi đếu khác. Tôi sanh ra thế cũng bở lậu xuất thân, duy lãnh phú tự nhiên, ưa dùng sức nhọc, làm cho hết đạo làm người, chớ chưa át là thành tựu, tôi xin hỏi; Lúc thánh nhơn tại thế. tất Xuân-Thu, đến khi kỳ-lân quệ nhứt lúc. Ngài than thời thế, mới thôi bộ Xuân-Thu. Vậy một đếu thuở ày có ai cho ngài là thánh nhơn không, mà đạo ngài có quản truyền lúc đó không?

Hay là sau ba trăm năm, ông Châu ông Trinh, mới lượm từ thế sót của ngài mà noi theo đó, mở đạo tư văn. ày vậy luận, phải chỉ cao làm mục, chỉ thấp làm chừng, rồi mới ra bực trung. Có phải là sanh ra làm người nghĩ: hễ tắc hánh, phi tắc chỉ, chớ có trông là thành tựu vì cao, bắt thành tựu vì dễ. Tôi xin ví dụ một đếu.

Đời này mấy ông quan đo phí tiền của Nhà nước nhiều, mà làm Thân-trông hoặc bưng tre hoặc bưng cây, cao hơn hai ba mươi thước langsa; một mình quan đo biết dùng lên đó ngó dồng ngó táy ngó nam ngó bắc, rồi biết đất rộng hẹp lớn nhỏ, chớ dân và làng dưới gốc Thân-trông có thầy chi không?

Lẽ cho phải anh em giục lòng thêm cho tôi rằng chịu khổ, chịu nhọc lo lính thêm giùm cho dân vật; có lẽ nào mà lại lựa lời làm cho mỗi tri. Tuy vậy chớ chỉ dĩ quyết hi, phi hiền nhi đoạt chi.

LƯƠNG-DÙ-THỨC Bện-tre.

Kê kinh điển nghĩa.

(tiếp theo)

Vậy chung một sắc ven tuyến;
Đang trở một vậy sắc liên khác di,
Sát nhơn chánh hiệu phải ghi;
Hai bên đếu có phải vì phải kiên,
Hai chung vậy cút đời bền,
Hiệu là Song cút đá liền đá chông;
Dưới cựa ba vậy song song,
Lại dậm một vậy năm cùng một bên;
Nó là Tư-thánh thiệt tên,

Hoạt ngang qua cựa dưới trên có thường;
Lên thì thầy nó đá ngang;

Dưới thì đá bợ lại mắng hầu chơi;

Ngón dĩa vậy dồng an hầu,

Tướng lân là hiệu đời đời nghe danh,

Ngư-khẩu có vậy dặng ngang;

Vậy xa ra khỏi thầy càng hay quán,

Gà người dầy lớn mây phân;

Vân xương kiếm vậy chớ cần chớ nài,

Dị hình vậy dồng cũng tài,

Thầy nó dị diện nào ai biết gì;

Vậy nào vẫn ra một khi,

Hình như nhơn từ càng thì diệu tài;

Trên cựa thất lữ rõ ràng,

Hoạt nó dậm mắt cho tàng mà phân;

Ngang cựa dưới cựa an cần,

Thất lữ dậm mắt mười phần nào e;

Vậy hình kiếm dồng ngang bia,

Vân ngang là vậy chữ để bình-an;

Vậy nào mà thầy dồng ngang,

Đá nhắm một cái nữa bên ngặt nghèo;

Đôi vậy chen lại tự-nhơn,

Chỉ ra áp-khẩu nên thân dẫu là.

Ngón nội thầy vậy chỉ ra,

Gà ày ăn độ phải ghi tài lòng.

(Sau sẽ tiếp theo.)

Giao-hòa, lão-nhiều NGUYỄN-PHỤNG-LÂM.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHƠN MẠNG

Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa.

(LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Sài-gòn, đường Bonnard số 39, xin kính rao cho thiên-hạ đặng hay rằng có một mình ông ày có quyền phép đại-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi.

Ày vậy, xin những người có cang dự đến việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà đến khuyên-lơn cho thiên hạ lầm theo các việc lý tài trái trong qui-chê chương-trình của Công-ti.

CAO THI

Ông CANAVAGGIO, là chủ bán muối lục tỉnh rao cho những người hay dùng muối, hoặc người hạ bạc, hoặc người làm mắm dặng rõ trong hân muối của ông CANAVAGGIO tại Bắc-Lieu và tại Chợ-Lớn bán rẻ cứ mỗi một trăm kilo bán một đồng tám giác. Nếu người coi tiệm bán mắc hơn giá ấy, thì phải tỏ cùng ông phân cho. Hay là người nào có muốn mua nhiều, thì phải gởi thơ cho ông bán cho. Và ông tỏ cho chư vị rõ

giá của nhà quan, thè ngoại ngạch, bán đên hai đồng ba cắc tư tại Chợ-Lớn, còn tại Bắc-Lieu 2 đồng bảy chiêm. Xem lại coi của ông CANAVAGGIO, bán rẻ hơn nhiều lắm. tại Chợ-Lớn rẻ hơn năm cắc tư, tại Bắc-Lieu hai cắc bảy chiêm, mỗi trăm kilo. Như người khách nào mà ngăn trở đên chi, hãy tỏ cho ông CANAVAGGIO, tại đường Lagrandière số 84. Saigon.

NĂM NHÂM-DÂN

(1902)

NGÀY LANGSA	THANG NAM LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG TƯ ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG NAM LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG TƯ ANNAM
1	Jeudi.....	24	Thứ năm	16	Vendredi.....	9	Thứ sáu
2	Vendredi.....	25	Thứ sáu	17	Samedi.....	10	Thứ bảy
3	Samedi.....	26	Thứ bảy	18	DIMANCHE.....	11	CỬA NHỰT.
4	DIMANCHE.....	27	CỬA NHỰT.	19	Lundi.....	12	Thứ hai
5	Lundi.....	28	Thứ hai	20	Mardi.....	13	Thứ ba
6	Mardi.....	29	Thứ ba	21	Mercredi.....	14	Thứ tư
7	Mercredi.....	30	Thứ tư	22	Jeudi.....	15	Thứ năm
			<i>Tháng tư Annam</i>	23	Vendredi.....	16	Thứ sáu
8	Jeudi.....	1	Thứ năm	24	Samedi.....	17	Thứ bảy
9	Vendredi.....	2	Thứ sáu	25	DIMANCHE.....	18	CỬA NHỰT.
10	Samedi.....	3	Thứ bảy	26	Lundi.....	19	Thứ hai
11	DIMANCHE.....	4	CỬA NHỰT.	27	Mardi.....	20	Thứ ba
12	Lundi.....	5	Thứ hai	28	Mercredi.....	21	Thứ tư
13	Mardi.....	6	Thứ ba	29	Jeudi.....	22	Thứ năm
14	Mercredi.....	7	Thứ tư	30	Vendredi.....	23	Thứ sáu
15	Jeudi.....	8	Thứ năm	31	Samedi.....	24	Thứ bảy

NÔNG-CỎ MỈN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÁN NHỰT TRÌNH Người bán quốc mỗi năm... 5 \$00 Người Lang-sa cùng ngoại quốc... 40 \$00. Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00	CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO SAIGON ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỔ 84.	ANNONCES 1 ^o Page le cent..... \$ 1 50 2 ^o Page le cent..... \$ 1 00 3 ^o Page le cent..... \$ 0 80 4 ^o Page le cent..... \$ 0 60
---	---	--

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bồn-quản chủ nhơn mà thương-nghị

NAM-KỶ THÔNG-ĐỘC PHỦ VỤ

YẾT THỊ

Nhà-nước hiểu thị cho thiên hạ dặng hay: mới có tiếng đồn huyện rằng quan trên cầm đờn bà annam không cho mặc quần lưng dỏ; đêu ày thiệt là dôi-trá, chẳng nên tin.

Đã có lệnh truyền kiểm cho ra những kẻ gieo tiếng huyền-hoặc như vậy mà phạt tội nặng.

Dân bôn-quốc phải biết Nhà-nước chẳng dự chi đên việc y-phục. Nhà-nước chẳng ép ai bỏ tục-lệ củ về việc ăn-mặc. Từ thuở chiêm cứ xứ nầy, Nhà-nước cũng chẳng hề hẹp dung trong việc sắc phục nghi tiết như đã có lệ cầm thuở cựu trào.

Nhà-nước đã truyền cho kẻ tuần phòng thủ vệ rõ biết mà báo yết cho thiên hạ châu tri.

Tại Saigon, ngày 12 avril 1902.

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Trong bài luận kẻ trước đây lời vi-cách mặt áo địa toàn tuyên; nội tác luận sơ cho chư quý hữu xem; dặng xin suy xét cho rõ tại; coi có phải chúng ta trong lúc nầy, cả xứ tron nước

đều còn thiệt thòi què mùa hơn hết thầy trong chư quốc. — Tôi luận đến tiêng thiệt thà què mùa; chỉ cho khỏi nhiều vị mới nghe qua, chưa nghĩ lại cho kỹ; đều là phàn nạng trách móc rằng tôi sao lại khinh dể người bốn bang; té ra tôi khinh tôi, tôi khinh anh em bà con thân tộc tôi nữa. Trách vậy cũng phải, phải là theo thói thường tục què, ít ư nói thiệt thà; dẫu dờ, dẫu què, dẫu quày; dẫu sái, cũng cứ trau dồi chuộc ngót, nói tiêng không khen thì ư; chớ vì như nói thiệt luận ngay lại trách sao nói động đến kiền họ. Bởi vậy cho nên người nước chúng ta một ngày thêm, thì sự què kịch, dốt nát một thêm; vì không dặng phân minh, cứ một thói tí họ với nhau, khen ngợi với nhau, đua mị với nhau, làm cho mỗi đều chỉ, nó mất hết việc thiệt; người xưa gọi là thật bốn. Nếu mà làm người bị thất bốn lãnh rồi, thì cũng như cái chài không dặng chỉ; đi câu không gắn mối; làm thợ không đở bèn; đi học không hỏi lý; làm ruộng chẳng theo mùa. Xem coi mỗi đều đều thất cơ cả thấy. Tôi luận cho cùng đi mà nghe; ở như tánh nước chúng ta vậy, thì phải ở riêng ra một phương trời, cho xa hết thầy chư quốc; chớ có thông đồng với ai hết, thì mặt thích, đua nhau, khen nhau, phớt phĩnh nhau mới dặng; vì không có ai mà sánh, không có ai mà bì, để cho một nước như lúc tiền trào vậy; cũng ít như mây cái sao trong ngày hồi, là ngày ba mươi, tưởng một mình mình là tỏ sáng hơn trong bầu trời; Nếu đến ngày vọng là ngày rằm có trăng tỏ, thì sao cũng phải biết mình còn lu. — có lẽ nào người chỉ rặng sao lu, lại hơn lại trách. Nếu hơn trách như vậy; chẳng biết phải bay là quày? Sách xưa có nói: « Miên man huỳnh điều chỉ vụ kỳ ngun; Tử-việt: ư chỉ tri kỳ sở chỉ; khả dữ dĩ nhơn nhi bất như điều hồ? » (Nghĩa là: (Liều lo chim vàng đó nơi góc núi. Thánh nói: Nơi đó, biết thừa nơi chỗ mà đó; khả lấy người mà chẳng bằng chim sao?) Lời Kinh-Thi nói: con chim tuy tiêng kêu liêu lo, còn biết lựa chỗ vãn về mà đậu cho xa tên xa dặng. Thánh lại vì, chim còn biết chỗ đậu cho an; người mà không biết lựa chỗ phải cho an, ầy là thua chim sao? Thánh còn lấy lẽ ngay luận thẳng; huống chi chúng ta tuy ngu chớ cũng không dám nói gian. — Dấu phàn nạng tự ý phàn nạng, lời ngay thẳng xin chường ngay thẳng. — Tôi đang luận người nước chúng ta

còn thiệt thà què mùa lắm; bởi tiêng có xác ốc, nên phải xen ít lời, về tiêng kịch đó, dặng các nghĩa cho rõ. Sao mà gọi rằng thiệt thà què mùa;

Thiệt thà là: không biết suy biết xét, ít hay tìm ít hay kiếm; việc mua việc sắm việc xài việc phí cứ theo đông người làm thì làm theo; không tính toán, không đo lường, không luận phải không biện quày. Vì như một tấm kiền lớn khi mới có nhà quan nhà giàu sắm một tấm một trăm dồng, hay là tám chục dồng; thiệt kiền tốt đến sau cũng một tấm kiền lớn, người mua dặng năm chục dồng; người ầy gọi mừng mình mua rẻ hơn. Xem coi có phải là ít ỏi thiệt thà không, thầy kiền lớn bằng nhau, còn giá tiền ít hơn, thì tưởng rằng mình mua rẻ, chớ không biết rõ vật tốt xấu hơn thua Tôi nói sơ về tấm kiền, chớ mỗi vật dùng đều là như vậy luôn, đó mặt, đó xôi và đó ăn đều như vậy; cũng bởi không tưởng tạt, cho nên ra tánh thiệt thà; thường hay bị kẻ xảo trá, ến dan ến lạn, rồi lại sanh nghĩ hết cả thiên hạ; dẫu nói thiệt cho mây cũng không dám tin. Cõi có phải là thiệt thà nhiều không? Chớ vì như sanh ra đời, đừng có kiền cách thế chỉ cho khôn ngoan hơn ai; chỉ kiền đều biện luận suy xét cho nhiều, đo lường cho lắm; mới biết chỗ nào phải thì nghe, còn đâu nào sai thì không nghe không tin. Xin một chút có theo phe theo đảng, hể nhiều người ư thì ư theo; không xét không tính; có mắt mà không xem, có tai mà không nghe, thì là thiệt thà lắm. — Vì như đểu hùn hiệp buôn chung, thầy ít người làm đều bắt chước không làm; xin nghĩ xin xét hể biết phải thì làm; còn tưởng quày thì đừng. Hời chớ có nói rằng, hể người ta không muốn làm, thì có lẽ không lợi. Nếu nghĩ vậy thì làm lắm.

Còn sự què mùa là: Cứ thầy vật chỉ mới hơn, vật cũ đã có rồi, thì nghĩ là tốt là báu; dẫu ở nhà có đủ dùng cũng sắm thêm cho có vật lạ chơi. Cõi có phải què không? Vì như đèn dầu lử, đèn treo đèn dặng vách; trong nhà đã có rồi; ra chợ thấy kiểu lạ một chút thì mau mau mua. Thương ôi! Sao không xem cho kỹ coi có phải là; đèn thì có tím, có dẫu, có ống khói, có chụp; cái nào cũng có mây mơn đó; duy người ta độ tánh nước mình, ư đó lạ nên nội trong bày nhiều công chuyện; mà họ sửa cách khác nhau một chút dặng bán cho dể. Còn mình cứ thầy lạ thì mua. Nhiều khi mua

về dưng thua đó cũ lại tiêng tiêng. (Kì sở tiêng đã vàng bĩ), Xin xem coi còn què mùa không? Đây một việc dền mà nói, chớ mỗi vật đều dồng vậy luôn.

Cúi xin bạn đồng ban răn xét cho kỹ, suy cho lâu; hể tưởng phải thì làm, còn tưởng sai thì đừng; chớ có trông, đông người làm, rồi sẽ làm theo. cái đều làm theo, mà không xét ầy, nó thường làm hại cho nhiều; lúc bị hại ầy cũng không đổ lỗi cho bọn đông làm đó cho dặng; thật chỉ thật chí.

(Sau sẽ tiếp theo.)
LƯƠNG-DÙ-TRÚC, BÈN-TRE.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Ngày thứ, Trần-Sĩ ầy lại ra khiếu chiến, Tháo thầy tướng người oai phong làm lắm, trong lòng mừng thắm, mới khiến Điển-Vi: « Ngày nay phải trả bại. » — Vì lãnh mạng ra đánh, đánh đến ba mươi hiệp thua chạy về trận. — Trần-Sĩ căng dền trận; quân trong cửa trận bắn phải lui. — Tháo mau dấn quân lui năm dặm; lên khiến người đào hầm, âm phục quân Cầu-thủ. — Ngày kế lại khiến Điển-Vi dấn trăm dư quân kị ra. — Trần-Sĩ cười nói rằng: « Tướng thua sao dám lại dền. » bèn giục ngựa tiếp chiến. Điển-Vi đánh sơ vài hiệp, bèn trở ngựa chạy. Trần-Sĩ chỉ ngó trước mặt rước theo chẳng để phòng, người cùng ngựa rớt trộm xuống hầm, bị quân Cầu-thủ bắt trời dấn ra mắt Tào-Tháo. Tháo xử tướng xuống và phạt lui quân sĩ; bốn thân mở trời và mau lay áo, mặt chơ dỏ, rồi khiến lên ngồi, dặng hồi lạng quán tên họ. Trần-Sĩ nói: « Tôi ở nước Triệu, người huyện Triệu, họ Hứa tên Trử, tự Trọng-khương; lúc gặp giặc loạn, nhóm tôn tộc vài trăm người đắp vách chắc nơi Ô dặng ngăn. Một ngày kia giặc dền, ta khiến các người lượm đá trái dể dặng, ta bôn thân lay đá liên giặc, chẳng có viên nào không trúng; giặc bèn chạy đi. Lại một khi kia, giặc dền trong Ô hết lương, mới hòa với giặc ước dùng trâu dổi gạo, khi đã dăm gạo dền, giặc bắt trâu dổi ra khỏi Ô, trâu chạy tăng trở lại trâu bị tôi hai tay nắm hai con, nắm đuôi kéo đi ngược

hơn hai trăm dư bước; giặc thầy cả kinh, không dám bắc trâu, bỏ chạy đi. Nhơn cơ ầy, giữ chỗ này dền nay vô sự. » — Tháo nói: « Ta nghe danh lớn đã lâu, vậy chớ khứng hàng đầu ta không? » — Trử nói: « Thiệt số nguyện vậy » bèn chịu dấn vài trăm tôn tộc, đều hàng đầu. Tháo cử Hứa-Trử làm Đô-húy; thường lao rất hậu. Rồi đem Hà-nghi và Huỳnh-Thiệu chém, chém rồi thì Châu-Nhữ và Châu-Dinh đều bình tịnh. — Tào-Tháo thâu quân, Tào-Nhơn và Hạ-hầu-Đôn ra rước ỏi: « Hôm trước kẻ đi do, phi báo rằng, tại Giảng-châu quân sĩ Tiệc-Lang với Lý-Phong đều ra cướp dục trong thành và ập bỏ trống; khá dấn binh dặng thẳng dỏ đánh nó, một tiêng trông thì dặng. » Tháo bèn dấn quân đi tặc qua Giảng-châu. — Tiệc-Lang và Lý-Phong bị việc tình linh cực chẳng dể phải dấn binh ra thành nghinh chiến. — Hứa-Trử nói: « Tôi nguyện bắt hai người đó, dặng dùng làm lễ ra mắt. » — Tháo cả mừng, bèn khiến ra đánh. — Lý-Phong cầm cây hỏa-kích tới trước đánh, giao ngựa hai hiệp, Hứa-Trử chém Phong dưới ngựa. — Tiệc-Lang mau chạy về trận gấn thang cầu bị Lý-Điện đón lại; Tiệc-Lang không dám về thành, dấn quân tuốc ra dặng lớn mà đi; lại bị Lữ-Kiến bay ngựa cang dền, bắn một tên nhào dưới ngựa. Quân dỏ vô tang. — Tào-Tháo phục dặng Giảng-châu. — Trình-Dục bèn xin tẩn binh lấy Bộc-dương. — Tháo khiến Điển-Vi và Hứa-Trử đi tiên phong; Hạ-hầu-Đôn và Hạ-hầu-Huyền đi tá quân; Lý-Điện và Nhạc-Tàn đi hữu quân; còn Tháo lãnh trung quân; Vu-Câm và Lữ-Kiến đi áp chót. — Binh dền Bộc-dương, Lữ-Bô muốn bốn thân dăm binh ra đánh. Trần-Cung cang rằng: « Chớ khá khinh, mà ra một mình, chớ dể các tướng nhóm lại, sau sẽ ra. » — Bô nói: « Ta dấn sợ ai. » — Không nghe lời Cung, mới dấn binh ra trận, dể năm ngàn cây kích mà cả mặng.

Hứa-Trử ra đầu hai mươi hiệp chưa phân hơn thua. — Tháo nói: « Với Lữ-Bô, chẳng phải một người mà dể lại. » bèn bảo Điển-Vi đánh giúp. Hai tướng hiệp công; bèn tá Hạ-hầu-Đôn, Hạ-hầu-Huyền; bèn hữu Lý-Điện, Nhạc-Tàn đều xô dền; sáu tướng xúm đánh một Lữ-Bô. — Bô ngăn dỏ không lại, trở ngựa chạy về thành Trên thành Họ-Điện thầy Lữ-Bô về, kiếp khiến người rút thang cầu. — Bô kêu lớn, bảo mở cửa. — Họ-Điện nói: « Ta đã hàng; dều

Tào-tướng-Quân rổi. » — Bỏ cả mắng, rổi dẫn quân chạy qua Định-dào. — Trấn-Cung mở mau cửa Đông-môn, bảo hộ cả nhà già trẻ của Lữ-Bồ, đem ra thành. — Tháo bèn lấy dặng Bộc-dương, tha lối cũ của Ho-Điện ngày trước. — Lữ-Ba nói: « Lữ-Bồ là cạp mạnh vậy, ngày nay khôn cùng, chớ khá dùng một thí. » — Tháo khiên bọn Lữ-Ba giữ Bộc-dương; còn bốn thân dẫn quân cặng đèn dật Định-dào. — Lúc ấy Lữ-Bồ nói với Trương-Mạo, Trương-Siêu, đều ở trong thành; Cao-Thuận, Trương-Liêu, Tăng-Bá và Hầu-Thành đi tuần biển và vận lương chưa về. — Quân của Tháo đến Định-dào, liền ít ngày không đánh, dẫn quân lui bốn mươi dặm hạ trại; lúc gặp Quận-tể lùa chín, Tháo mau khiên quân gạt lùa dặng ớn. — Quân tuần do về báo với Lữ-Bồ; Bồ dẫn quân cặng đèn gần trại của Tháo, vội xem phía tả có cụm rừng rậm ở có binh phục; bèn trở lại. — Tháo hay binh của Bồ đi trở về bèn gọi với các tướng rằng: « Bờ nghỉ trong rừng có binh phục vậy, khá dựng cờ xí cho nhiều nơi trong rừng, dặng cho nó nghỉ, còn bèn tây trại có bờ dài không dặng nước, khá đem hết binh ròng mai phục chỗ đó; ngày mai Lữ-Bồ chắc đến đột rừng, phía trong bờ quân phục dực dặng sau, ắt bắt dặng Bồ. » Lúc ấy để năm mươi quân đánh trông ở trong trại, dặng dống trông và bắt dờn ông dờn bà trong làng đem vào trại, dặng la hét; còn bao nhiêu binh ròng mai phục trong bờ.

Lữ-Bồ về báo với Trấn-Cung, Cung nói: Tháo nhiều kẻ dời, chớ khá khinh địch. » — Bồ nói: « Ta dùng hỏa công, khá phá binh phục. » — Mới để Trấn-Cung và Cao-Thuận giữ thành; Bồ bừa sau dẫn trọn binh đến, vội thầy trong rừng có cờ mới giục binh kéo tới, bốn phía phóng hỏa công, đều không thấy một người; muốn thẳng đến trại, chĩn nghe tiếng trống dống vang; đang lúc nghỉ hoặc chưa quyết, bỗng dậu sau trại, một đội quân kéo ra; Bồ giục ngựa cặng đèn. Bên chỗ nổ một tiếng pháo, binh phục trong bờ kéo róc ra. Hạ-hầu-Đôn, Hạ-hầu-Huyền, Hứa-Trữ, Diên-Vi, Lý-Điện, Nhạc-Tần sai ngựa riềc đèn. — Lữ-Bồ liệu địch không lại, nhắm chỗ rậm mà chạy; trông theo là Thành-Liêm bị Nhạc-Tần một mũi tên, bắn thác; quân của Bồ ba dinh quân còn lại có hai dinh. — Quân bại về báo với Trấn-Cung. —

Cung nói: « Thành trông khó giữ, chi cho bằng kiệp chạy. » bèn hiệp với Cao-Thuận bảo hộ gia tiểu của Lữ-Bồ bỏ Định-dào mà chạy. — Tào-Tháo đem binh đặc thẳng riềc vào trong thành, thề mạnh như chẻ tre. — Trương-Siêu bị dột, còn Trương-Mạo tuộc qua Viên-Thuật. Tào lại dẫn quân kéo đèn nữa.

Chánh thị:

Quả thiệt nhà binh thường thẳng bại,
Giúp cờ lập lên biệt ai hơn.
Chưa biết Lữ-Bồ hơn thua lẽ nào, và nghe bài sau phân giải.

(Sau sẽ tiếp theo.)

CANAVAGGIO

Tam-hoàng cuộc-chỉ thực biên

(Xin coi số 29 và 35)

III — Vật ẩm quả lương chí tưu.

Ngoại sử có thuật rằng ông Nô-ê, là người còn lại thuở nạn Đại-hồng-thủy, khi trông nho thì có quỉ Sa-tăng ngó thầy mới cắc-có lại gần mà hỏi ông rằng: « Trông chi đó vậy lão kia? » Ông Nô-ê trả lời rằng: « Trông nho. » Quỉ Sa-tăng hỏi: « Cây đó có ích chi không? » Ông Nô-ê nói: « Trái nó coi cũng xinh mà ăn cũng ngon. Người ta lấy nó mà làm một thứ rượu uống cho vui lòng người. » Quỉ Sa-tăng nói: « Nếu vậy thì ta phải giúp nhà người. » Nói rồi quỉ Sa-tăng đem đến một con chiên, một con sư tử một con khỉ với một con heo, cắt cổ mỗi con đổ máu xuống đất mà trời gốc nho.

Từ ấy đến nay, nên hề người nào uống rượu nho (rượu chác) ít thì hiền hòa vui vẻ cũng như con chiên. Nếu uống thêm nữa thì mạnh mẽ dạn dĩ cũng như con sư tử, mà như uống thẳng trớn thì phá-gách điên cuồng khác khác nào con khỉ. Rồi mà chẳng thối, thì là phải vui đầu vui óc, quên dợ quên dấy, không biết xấu. không biết hổ, cũng như một thứ con đứng chột đó.

(Rút trong Semaine Scolaire số 10 năm 1902 của ra)

NAM-SÔNG-THỊ SOẠN

Kỷ nhật trình sau sẽ thuật chuyện: « Vô-tham ý ngoại chí tài. »

Thông gia chi đạo;

Ba anh em bạn đã hay chữ lại có tiền, mỗi người đều có con, bữa kia gặp nhau chuyện vắn bản luận về việc làm sui. Anh thứ nhất hỏi hai anh kia: « Vậy chớ có con muốn làm sui, thì lựa chỗ nào cho con cho xứng, hở, hai anh. » ? Anh thứ hai đáp rằng: « Hề mình giàu thì kiếm chỗ giàu mà làm sui thì xứng chớ sao? » — Anh thứ ba trả lời rằng: « Nói vậy thì anh quên câu: Hôn nhưn luận tài di lộ chi đạo, di sao anh? tôi tưởng chỗ nào con người ta phải duyên, xứng đôi vừa lứa với con mình, bắt luận nghèo giàu, mình làm sui thì phải hơn. » Anh thứ nhất nghe hai anh cãi lầy ngấm nghĩ giờ lâu mà rằng: « Tôi tưởng là mình chắc chắn làm sui với người chắc chắn thì là *cán xứng* làm. »

Kề bầy chuyện nghĩ rằng: « Như vậy là phải lắm, vì khỏi lo ai thua sút ai, hai đảng đều chắc chắn cả. »

VÔ-TRANG-QUI.

Thiên sử đoán viên

(tiếp theo).

Thì khóc mà than rằng:
Nhà bán bạc mẹ cha tảo thê;
Vận Gian truân chống vợ chí lý;
Trong mười ngày kết tóc dật trời hay;
Ngoài bảy kỷ riêng phòng non rước thắm;
Nhứt nhứt vị gia bán hề dặng dặng;
Thiên thu duy tâm sự hề thương thương!
Thiên hồ thiên hồ, lệ thủy tiêu tương;
Hóng nhan hề bạc mạng, hàng si hề thê lương.

Chứng năm Hồng-Vô thứ ba, anh ta qua tỉnh Gian-tây mà dạy học; một bữa. Kia vào chùa Diệu-Chương mà chơi, chợt thầy có bốn câu thơ nơi vách nhà bệp như vậy:

Gian-tô phận gái lạc lai đây,
Nương náu am thuyên nghĩ dặng cay;
Nợ trước chàng Vương như chữa dứt,
Xuôi cho loan phụng kết nên bầy,
Tên Vương-Diêu coi thơ rổi bèn lấy
viết bộ lại nơi vách bốn câu y như vận trước,

Gian-tô người cù ước còn đây;
Phật-lão xuôi cho dặng hiệp vậy,
Cấm sắc dờn xưa quen nhiệm cù!

Nhạn hàng sau trước khỏi chia bầy,
Rổi nàng Diệu-Tiên mới coi thơ rỏ ràng minh bạch, sau ra thổ lộ các nỗi hàng huyền ảo chi; thì té ra trong lúc chi ta bị giặc bắt đem về, ban dậu nó để vô bọn nữ nhật, chừng thầy chi ta có tài dờn ca đẹp dẽ; nó lại ép sự vợ chồng, chi ta không chịu, quyết chêt mà thối; giết thầy vậy đem qua Gian-tây bán cho nhà phú ông mà làm dầy tớ; Nhà ông phú ông ấy cũng trung hậu để chi ta thông thả, lo hề nữ công nữ hạnh, cùng việc gia tế. Chẳng dẽ giết lại đánh đến tỉnh thành Gian-tây cả nhà ông phú ông bị trong khi hoan loạn phá phách hư cửa hại nhà; bà con phiêu lưu. Lúc ấy nàng Diệu-tiên mới lánh nạn vô chùa đã dư 3 năm rổi.

Từ đây chống vợ gặp nhau, an lành như cũ, duyên mạng tình nồng; đặc nhau về quê hương mà cho chủ và bà con hay; cả nhà vui vậy sum hiệp, hoan lạc dầy nhà Gian nan mới hết.

Bước qua năm Hồng-Vô thứ tư; anh vương Diệu xuống thi đậu tân-sĩ, về làm tri huyện Gian-Châu; chi Diệu-Tiên lại sanh dặng hai đứa con trai đầu lòng. Trong tỉnh Gian-tô người người khen ngợi, chồng qui vợ hiền; sau Vương-Diêu làm đến tổng đốc, lưỡng gian vợ chồng chung gối đến 87 tuổi mới qui thán. Còn hai người con trai cũng vào hàng khoa giáp sung bổ hàng làm. Bà Diệu-Tiên gần 90 tuổi mới mất phần. Như vậy cho biết là: Đại-đức tất dật kỳ thọ.

Gương trước mắt người đời rỏ thây; hề làm người biết thân mà chịu khó với thân, thì trời nào nề phụ: — Cho hay:

Nhơn đã bắt đi bán tiện nhi dục kỳ chi;
Trí đã bắt đi hoạn nạn nhi dục kỳ tam.

Chung

NGUYỄN-DU-HOÀI soạn, BÉN-tre.

Trông dưa hâu,

Coi Nam triều giả lục, thầy có chỏ nói dưa hâu gây giồng ra tại nước Nam-việt là từ khi

trước nhà Đính, sau lán lán mặt giếng, chường qua đời Trần-Huệ-Tông năm thứ 10, an-nam qua sử bên Trung-quốc mới cho hội về mà trồng cho nên dư giếng ra cho đến bây giờ.

Giếng này thiệt cũng khó trồng. vì không ưa mưa dáo, nắng hạn, nên kẻ nông phu trồng ích hay đặng nhiều. Thuở trước người thổ nhơn ở đây, cùng các phía đống chung quanh đây đều trồng một ít một hơi, mà không kể mùa nào, sớm muộn trời thay; hễ hết ở dưới ruộng là mùa nước, thì lên giếng trồng trọt: mùa khô; trồng nó thường hay trồng lộn lạo với dưa gan, dưa leo, dưa chuột cùng là củ cải, đậu mà lộn lạo, cũng chẳng nề là phân gì, phân trâu, phân rơm hoặc phân cỏ mục theo như các thứ thế tán, không phân biệt loại nào phân này. Bởi vậy cho nên khi thì ăn được lúc lại thất bác hư hao, bị những là rầy ăn lá, dật nóng rồ cháy đây; năm nào cũng trồng cho có chường, chường được cũng phải không cũng phải công lao không tiếc; năm năm tháng tháng đặng thất không để ý làm gì. Song sự thất phát cũng không bao nhiêu, thất phát công cang mà thôi, chứ có hao tài tổn của chi đâu mà phỏng lo sợ. Thói nhà nông phu những mảng thì thường theo đó rầy bãi, nên không ai tìm chỗ chất làm chi.

Đền sau có người ở xứ Đống-Tranh lại trồng mua phân cá, trộn với nửa phân rơm, một năm đầu, trồng có năm công 10, mà đền ngày bán hơn 250 \$ 00. Từ đó về sau kẻ thổ nhơn thầy bán đặng tiền mới bắc chước mà trồng theo. Đã dư hai mươi mấy năm rồi; mà chẳng ai thiện nghệ Chường qua chèo đất qua bao giờ; phép trồng dưa theo như lời cổ nhơn hễ chường qua thì đất qua, chường đậu lại đất đậu là theo lời cổ nhơn, chứ đời này đền dổi có kẻ bày đầu cho mà chẳng hề thầy ai tìm tòi cho ra phương cội rễ, cho biết mọi điều tai hại mà phỏng, cũng làm nghề cho đất pháp. Tiết thay cho công tình vô lý. Tội đây từ lúc thiều niên cho đến khi đời ban, lại bấy giờ; thường năm thường trồng dưa hầu, theo sở giống của ông bà để lại; năm vài ba hàng; năm khá tiền rộng xây lại trồng đặng một bai công; trồng hoài mà kiếm chỗ tỉnh thông; cho biết cách trồng làm sao cho khỏi thất phát; đặng truyền lại sau này cho kẻ hậu nhơn kẻ tân mà làm theo, he trồng thì chắc toan ăn, khỏi phí công đấm sương dãi nắng.

Thường. bấy lâu, thiên hạ làm gì hay bỏ qua ban đầu làm; nào ai luôn công bao giờ; đến chường đất thất lại, phủ cho thời mạng mà thôi.

(Sau sẽ tiếp theo)

NGUYỆT-TRẠNH: Đống-dải-nhơn.

Kê kinh điển nghĩa.

(tiếp theo)

Vây độ chỉ ra rành rành,
Gà đá ăn độ lời dành bảo cho.
Vây độ mây vây chẻ ra,
Đã ăn mây độ coi qua thì tương.
Đạy rằng cho độ mọi đường.
Trương sanh dương khắc có tương hay chưa.
Từ nay cho những ngàn xưa,
Phong trần đã lắm bấy giờ mới tinh.
Tùy cơ ứng biến rất xinh,
Ăn vì đây thì phải dinh lời khuyên.
Hoài chi tâm bạc đồng tiền,
Trông gặp thì đá thua phiến đặng sao,
Lựa cho hiệp cách con nào,
Đã thì thầy thẳng phép trao chẳng làm.
Đám khuyên những khách hùng tâm.
Của này xin chớ già cầm là chơi.
Ở thủy, tia hỏa, lánh trời,
Nhận kiem, xam mộc, thổ thì huỳnh kê,
Gà ó thổ vượn tư bề,
Cùng vàng đồng mạng chớ hề nghi nang.
Gà bóng, gà chuỗi, xam, vàng,
Gà lau, gà nổ, cùng chàng cú, kê.
Cứ theo sắt chánh mà suy,
Ngũ hành ngũ sắc kẻ gì đáng lòng..
Xám sơn, cứ chuỗi nổ bóng,
Thiệt là sắc dán phải ghi tờ tương.
Giã như xám trở mà vàng,
Thiệt là sắt mộc màu vàng kẻ chi
Bông nổ mà ở đen sý,
Màu thời chẳng kẻ, kẻ thì thủy ó.
Như vàng mà chuỗi trở vô,
Kê là sắt thổ chuỗi đồ làm chi.
Gà tía trở lau một khi,
Đành rồi hỏa mạng ai thì kẻ lau.
Gà nhận trở đen vàng máu,
Chánh sắt kiem thiệt ai hầu vàng đen.
Sắt dán cũng ăn sắt toan,
Trương-sanh tương-khắc cạy liên ca ng chi.

Hoặc là thủy vượn hỏa suy,
Cũng hay tương-khắc từ thì chẳng không.
Mùa xuân mộc thanh khôn cùng.
Gà nhận tuyết ấy khắc đống mây cho.
Mùa hè khí vận lửa lò,
Gà tia hỏa mạng ăn phu với bề,
Qua thu âm khí nặng nề,
Ở gà thủy cũng sánh kẻ kém đầu.
Đống lại thủy thuộc ruộng sâu,
Đừng cho gà xam mạng sanh phải mùa.
Ở vàng hải sắt một pho.
Thổ vượn tứ quý bốn mùa có vay.
Cho hay thổ mẩu sanh ra.
Kiem nhờ thổ mạch mới là có kiem.
Kiem lại sanh thủy chớ hém,
Thủy thời sanh mộc, hỏa hém mộc sanh.
Ly là ngũ hành tương sanh,
Lại dạy tương khắc sảng dành dinh ninh.
Đã hay thua đã tương sanh,
Nhưng mà tương khắc tắc tình lạ thay.
Ở thủy ăn tia-hỏa rigay,
Tia ăn kiem-nhận ngày rầy chẳng lâu.
Nhận ăn xam-mộc rất mau,
Xam-mộc ăn thổ-ó, lau, với vàng.
Nó hay phần khắc-ghe đàng,
Ở thì ăn tia vàng thường ăn ở.
Nhứt-thần cho đặng cũng phò,
Cang chi hiệp nó chẳng lo nỗi gì
Giáp-át là mộc vân vi.
Bính-Đinh ngày ấy hỏa thì chẳng sai.
Canh-Tân vốn thiệt kiem hoài,
Nhâm-Quý thuộc thủy mà ai chẳng tương.
Mô-Kỷ thổ vượn trung ương,
Trương sanh đặng nó nó càng thêm xuê.
Ngày thời lấy thể mà suy,
Kiem, mộc, thủy, hỏa, thổ thì phải coi,
Ngày sanh hay khắc mây ngời,
Phải phân cho rõ hắng hơi mà toan.
Giã như ngày thuộc kiem toan,
Vàng tia, thì hơn, xam nhận thì thua.
Ngày nào thuộc mộc tía no,
Xam nhận cũng thắng ở dưa chạy ngay.
Ngày mà thuộc thủy bản ngày,
Ở ở đều thắng vàng rầy lại thua.
Ngày nào thuộc hỏa ngày mô,
Ở vàng đều thắng tia đồ vô công.
Ngày mà thuộc thổ vung rống,
Ở nhận đều thắng ở tua chạy dài.
Phép xem này nữa chẳng sai;
Xam, mộc ó, thổ, ó nhai thủy trâm.

Thổ, kiem, hỏa, vận tam lâm.
Nhứt thần là thủy khắc thâm ba chàng.
Xam, mộc nhận, kim rõ ràng,
Ngày lại gặp thủy phải toan trở về.
Ở thuộc mạng thủy thường lé,
Nhận tài cho lắm mưa hể giao phong.
Ở thổ gặp ngày mộc xung,
Nhứt thần thọ khắc thể phòng bị thương.
Tia thuộc mạng hỏa là thường,
Ở thủy gặp hỏa phải nhường anh va.
Ở là mạng thuộc thủy hòa,
Xam mộc đầu gặp nào xa cũng về.
Ở, vàng đều thổ một bề,
Gặp đặng ngày hỏa ăn dè thủy ó.
Tuổi già đã tám mươi làm,
Dọn đặng một cuốn cẩm bắng ngàn cân;
Chỉ bày đã hết xa gân,
Nghề chơi song cũng tình thần vậy vay,
Ai đầu coi đèn sách nầy,
Trăm người xin thầy công dạy mà thương.
Phong lưu tài trí cao cường,
Ngàn năm xem xét thì tương tài năng.
Chữ rằng đồ vật tư nhơn,
Tiền đất hậu đất ăn cần một chường.

CHUNG

Giao-hòa, lão-nhiều NGUYỄN-PHỤNG-LÂM.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHƠN MẠNG
Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa.
(LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Sài-gòn, đường Bonnard số 39, xin kính rao cho thiên-hạ đặng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép đời-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi. Ấy vậy, xin những người có cang dự đến việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà đến khuyên lơn cho thiên hạ làm theo các việc lý tài trái trong qui chế chường trình của Công-ti.

CÁO THI

Ông CANAVAGGIO, là chủ bán muối lục tỉnh rao cho những người hay dùng muối, hoặc người hạ bạc, hoặc người làm mắm dặng rõ trong hân muối của ông CANAVAGGIO tại Bắc-Lieu và tại Chợ-Lớn bán rẻ cứ mỗi một trăm kilo bán một đồng tám giắc. Nếu người coi tiệm bán mắc hơn giá ấy, thì phải tỏ cùng ông phân cho. Hay là người nào có muốn mua nhiều, thì phải gởi thơ cho ông bán cho. Và ông tỏ cho chư vị rõ

giá của nhà quan thẻ ngoại ngạch, bán dền hai đồng ba cắc tư tại Chợ-Lớn, còn tại Bắc-Lieu 2 đồng bảy chiêm. Xem lại coi của ông CANAVAGGIO, bán rẻ hơn nhiều lắm. tại Chợ-Lớn rẻ hơn năm cắc tư, tại Bắc-Lieu hai cắc bảy chiêm, mỗi trăm kilo. Như người khách nào mà ngăn trở đếu chi, hãy tỏ cho ông CANAVAGGIO, tại đường Lagrandière số 84. Saigon.

NĂM NHÂM-DÂN

(1902)

NGÀY LANGSA	THANG NAM		THANG TƯ ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG NAM		THANG TƯ ANNAM
	LANGSA	ANNAM			LANGSA	ANNAM	
1	Jeuđi	24	Thứ năm	16	Vendredi	9	Thứ sáu
2	Vendredi	25	Thứ sáu	17	Samedi	10	Thứ bảy
3	Samedi	26	Thứ bảy	18	DIMANCHE	11	CHỦA NHỰT.
4	DIMANCHE	27	CHỦA NHỰT.	19	Lundi	12	Thứ hai
5	Lundi	28	Thứ hai	20	Mardi	13	Thứ ba
6	Mardi	29	Thứ ba	21	Mercredi	14	Thứ tư
7	Mercredi	30	Thứ tư	22	Jeuđi	15	Thứ năm
			<i>Tết tưng Annam</i>	23	Vendredi	16	Thứ sáu
8	Jeuđi	1	Thứ năm	24	Samedi	17	Thứ bảy
9	Vendredi	2	Thứ sáu	25	DIMANCHE	18	CHỦA NHỰT.
10	Samedi	3	Thứ bảy	26	Lundi	19	Thứ hai
11	DIMANCHE	4	CHỦA NHỰT.	27	Mardi	20	Thứ ba
12	Lundi	5	Thứ hai	28	Mercredi	21	Thứ tư
13	Mardi	6	Thứ ba	29	Jeuđi	22	Thứ năm
14	Mercredi	7	Thứ tư	30	Vendredi	23	Thứ sáu
15	Jeuđi	8	Thứ năm	31	Samedi	24	Thứ bảy

Saigon. — Imprimerie-Librairie CLAUDE & C^o.

Le Gérant CANAVAGGIO.

NĂM ĐẦU. — SỐ THỨ 38

NGÀY MÔNG 8 THÁNG TƯ NĂM NHÂM-DÂN

NGÀY 18 MÃI 1902.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bán quốc
mỗi năm... 5 \$ 00
Người-Lang-sa
cùng ngoại
quốc... 10 \$ 00.

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

SAIGON

ĐƯỜNG LAGRANDEIRE, SỐ 84.

ANNONCES

1^{re} Page le cent..... \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhựt-trình, hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do Bón-quán chủ nhơn mà thương-nghĩ

Cám không ai dặng in Tam-quốc lại như trước nầy vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng

NAM-KỶ THÔNG-ĐỘC PHỦ VỤ

YẾT THI

Nhà-nước hiểu thị cho thiên hạ dặng hay: mới có tiếng đồn huyền rằng quan trên cam dền bà annam không cho mặc quần lưng dỏ; đếu ấy thiệt là dôi-trá. chẳng nên tin.

Đã có lệnh truyền kiếm cho ra những kẻ gieo tiếng huyền-hoặc như vậy mà phạt tội nặng.

Dân bán-quốc phải biết Nhà-nước chẳng dự chi đên việc y-phục. Nhà-nước chẳng hề ép ai bỏ tục-lệ cũ về việc ăn-mặc. Từ thuở chiêm cứ xứ nầy, Nhà-nước cũng chẳng hề hẹp dung trong việc sắc phục nghi lễ: như đã có lệ cam thuở cựu trào.

Nhà-nước đã truyền cho kẻ tuần phôn: thủ vệ rõ biết mà báo yết cho thiên hạ châu tri.

Tại Saigon, ngày 12 avril 1902.

Thương cỏ luận

(tiếp theo)

Bài luận trước tôi chỉ chờ rõ rằng, người nước chúng ta còn thiệt (Thật) quá vậy; cho nên mỗi sự chi đên gọi kẻ vật-chi-vật con mắt, đếu tưởng là làm không đặng, xin

chư Quý-vị xét giùm một đếu nấy cho kỹ; người ta cũng người, còn người mình cũng người vậy; sao người học dặng làm dặng, còn người mình lại làm biền không muốn làm. Bởi sự làm biền cho nên mỗi đếu thầy khó. Lời tục có nói: « Hễ ăn thì học, còn học thì hay » Nếu mà người nước chúng ta muốn buôn bán cho lớn, hùn hiệp cho đông; mỗi người tính một chút, rặng thêm một chút thì lâu ngày cũng phải trở ra giàu.

Vì như lúc nầy chưa có ai tính buôn to hùn lớn, vì sợ sự gian lận. Vậy xin tính làm việc cho khỏi sợ sự gian lận. Tỉ như việc hùn năm bảy mươi người nhà giàu, trong mỗi một hạt Tham-Biện, một người để hùn một ngàn, cộng lại là năm bảy chục ngàn đồng, rồi mua thuê tiệm cầm đồ. Cứ người nội hạt những quan viên lớn và phú hộ to, hiệp cùng nhau hạt nào làm theo hạt nầy. Cách tính toán sổ sách đã có gương và có mực của tiệm cũ và lại trong mỗi tiệm cầm đồ lời nầy, tuy là của người khách làm, mà có một hai người annam làm ở trong tiệm. Như người annam lập dặng tiệm cầm đồ, thì đã có sẵn người từng và quen cách thức làm có sợ đếu chi khó đâu? Và lại lựa người đã có danh vị rồi, và nhà phú hậu hoặc Đốc-phủ cựu, tri-phủ cựu, huyện cựu Thông phán cựu, Thông-Ngôn cựu. Cai-Tổng cựu hoặc Hương chức lớn trong làng, mà xứng đáng, và có hùn một phần hay là hai phần, lựa cứ làm chủ tiệm, hay tài phú chánh, và kho bạc dặng chừng ba người chắc chắn thì đủ coi một tiệm cầm đồ. Còn những người giúp việc Bồn năm người, miêng biết tính toán biền sổ sách thì đủ. Xin chư quý hữu xem coi, nếu muốn làm, làm như vậy thì có khó chi? và ai vô mà ăn gian ăn lận, trong một hạt tham biện lựa có ba bốn người tốt, và sang trọng danh vị, ắt phải có. Vì lời xưa có nói: « Thập thất chi ập tắc hữu trung tín. » há huân chỉ cả hạt lại không người sao?

May cho người nước nam ta đây; mà trời khiến cho chư quý vị trong mỗi hạt, lập một tiệm cầm đồ, thiệt là người dân sau có phước lắm, vì bực của trong nước còn ở lại chỗ, qua lại vô ra chung cùng với nhau. Lúc khởi đếu là tiệm cầm đồ (1) chỗ đèn nội Lục-tỉnh là 21 số Tham-Biện, chỗ nào có tiệm cầm thuê về quan viên hào phú annam, làm cho đủ hết rồi. Một lúc

kia trong mấy tiệm đó hiệp lại chung một công-ti và cầm đồ và cho dầy. Vì dặng vậy kim băng qui hữu xem coi; người nước chúng ta cũng có thể thần mạnh mẽ về cách thương cơ. Rồi lần lần ban dáu làm chuyện đó như vậy; sau có tiền và thuộc cách buôn rồi chúng ta hãy buôn lớn và cách khó hơn một chút nữa. Như lời thánh có dạy: « Hành viển tắc tự nhĩ; đặng cao tắc tự ti.

Thời xin bạn bốn quắc rặng mà khởi sự thử mỗi hạt, hạt nào làm theo hạt nầy, sự tiệm cầm đồ; dặng rồi thì vui lắm vui lắm.

Trong bài luận nầy tôi ước cho người mỗi hạt, lập riêng tiệm cầm đồ, mà tôi không các nghĩa sự lợi. Vì tôi đã tỏ đếu lợi lớn, cách cầm đồ, trong một tờ nhật trình trước đã lâu rồi số 21, xin xem tờ ấy.

(1) Tôi nói lập tiệm cầm đồ, chỉ cho khỏi, người hỏi rằng: « Người khách đã mua thuê rồi hoặc ba năm, hoặc sáu năm, hoặc mười năm chưa mang, mình muốn thì làm sao mà mua? » Tôi xin trả lời: « Xin Tôn Bổng qui hữu tính hùn trước đi cho có số làm cho sáng; rồi đến lệ nó mang thì mình mua. Như vậy anh em sợ thất công, xin lập hùn cho sáng, tôi cũng hùn với, còn sự mua và đếu giá để tôi ra sức mơn cho.

Tôi rõ biết là Nhà-nước mua bán cho người bốn quắc hơn là cho người khách. Xin tin lấy lời tôi to thiệt.

(Sau sẽ tiếp theo)

LƯƠNG-DÙ-Thức, Bèn-tre.

Tam-quốc-chi tục dịch

(tiếp theo)

HỐI THỨ MƯỜI BA.

Lý-Thối Quách-Tị cả giao binh, Dương-Phụng Đổng-Thừa đếu cứu giá. Tào-Tháo cả phá Lữ-Bồ nơi Định-dào. — Bồ-bèn thâu nhóm quân mà thua-tàng tại mé biển. Chúng tướng đếu đến hội tập, muốn tái chiến với Tào-Tháo nữa. Trần-Cung nói: « Nay Tào-Tháo thế lớn, chưa khả tranh với nó; trước kiếm chỗ an thân, sau rồi trở lại đánh cũng chưa chậm. — Bồ nói: « Ta muốn trở lại với Viên-Thiệu đường nào? Cung nói: « Trước sai người qua Châu-ký dặng thăm nghe tin tức vậy sau sẽ khá đi » — Bồ theo lời ấy. — Nói về Viên-Thiệu ở Châu-ký nghe Tào-Tháo với

Lữ-Bồ; cự nhau. — Tên Mưu-Si là Thâm-Phối tới nói rằng: « Lữ-Bồ như hùm dữ vậy, nếu va dặng-Giảng-châu ắt toan lấy Châu-ký; chi cho bằng giúp Tháo đánh va, sau mới khởi lo. » — Thiệu-bèn khiến Nhan-Lương đem năm muôn binh đến giúp Tào-Tháo. — Quán-tả tác thám, biết tin tức về báo với Lữ-Bồ. Bồ cả kinh, thương nghị với Trần-Cung. Cung nói: « Nghe Lưu-Huyền-Đức mới lãnh Từ-châu, khá qua đó. » — Bồ theo thừa lời, bèn đến Từ-châu. — Có người báo cho Huyền-Đức hay. — Huyền-Đức nói: « Bồ là người mạnh đời nay, khá ra rước đó. » Mưu-Trước nói: « Lữ-Bồ là bọn hổ lang, chớ khá thâu lưu, chừa thời hại người vậy. » — Huyền-Đức nói: « Ngày trước chẳng phải Bồ muốn lấy Giảng-châu; chỉ đến giải hòa cho quận nầy; nay bị cùng mà đến ta, há có lòng khác sao? » — Trần-Cung nói: « Ca-Ca lòng dạ rộng rãi, tuy nhiên như vậy, cũng phải giữ giữ lấy. » — Huyền-Đức lãnh chúng ra khỏi thành ba mươi dặm, tiếp Lữ-Bồ; Đều ngồi ngựa đi ngan nhau vào thành, lên đến nhà thỉnh trong nha. Mời ngồi rồi. — Bồ nói: « Tôi từ sau khi mưu với Vương-trư-Đó, kẻ giết Đổng-Trác, lại bị biền việc tên Thối tên Tị, xiêu lạc ra Quang-dông, chư hầu nhiều người chẳng hay dung tôi; mới đây bị Tào-tặc bắt hơn xâm phạm Từ-châu; nhờ Sứ-quân hết sức cứu Đào-Khiêm; Bồ như đếu đó, đánh Giảng-Châu, dặng phân thừa thế; chẳng dè trở lại sa-nhắm kẻ gian, binh thua hao tướng. Nay tới đến Sứ-quân, cộng đó đại sự, chưa rõ tôn ý làm sao? » — Huyền-Đức nói: « Đào-sứ-Quân mới mất, không người quản lãnh Từ-châu; hơn khiến Bị quyền nhiếp việc châu sự; nay may có Tướng-quân đến đây, hiệp dặng nhường cho. » Bèn đem bài ân trao cho Lữ-Bồ. — Lữ-Bồ vừa muốn tiếp bài ân; chình thầy sau lưng. Huyền-Đức, Quang và Trương đếu có sắc giận, mới đã cười mà nói: « Lương-Lữ-Bồ một người đồng phu, tài chí mà làm ông. Châu-mục sao? » — Huyền-Đức nhường một lần nữa. — Trần-Cung nói: « Cượng khách chẳng dám hơn chủ, xin Sứ-quân chớ nghi. » — Huyền-Đức mới thôi. Bèn thiết yến đãi nhau, sửa soạn nhà trong viện cho ở an. — Ngày sau Lữ-Bồ trả tiết mời Huyền-Đức. — Huyền-Đức với Quang, Trương đồng đến. — Uống vừa nửa tiết rượu, Bồ mời Huyền-Đức vào nhà sau; Quang, Trương theo vào. — Bồ bảo vợ và con

gái, ra lạy Huyền-Đức. — Huyền-Đức hai ba lần khiêm nhường. — Bồ nói: « Hiến-đệ chớ khá thôi nhường. » — Trương-Phi nghe rồi trợn tròn con mắt nạt lớn nói: « Ca-Cá ta thiệt là, nhàn vàng là ngọc, mấy là người chi, dám kêu Ca-Ca ta là hiến-đệ. Mấy đèn đánh với ta ba trăm hiệp chơi. » — Huyền-Đức lật dật nạt nín. — Quang-Công khuyên Phi ra. Huyền-Đức trả lời với Bồ rằng: « Em đại, uống rượu rồi nói diên, anh chớ chấp trách. » Bồ làm thỉnh không trả lời. Một lát tiết tang Bồ đưa Huyền-Đức ra cửa. — Trương-Phi rồi ngựa cầm thương mà đến, kêu lớn: Lữ-Bồ ta với mấy đánh chơi ba trăm hiệp; » — Huyền-Đức mau khiến Quang-Công khuyên thôi.

Ngày sau Lữ-Bồ đến từ Huyền-Đức mà nói: « Mông ơn Sứ-quân chẳng bỏ chình e mây người em không dung tôi. Bồ phải biệt dáu qua xứ khác. » — Huyền-Đức nói: Nêu Tướng-quân đi, tội tôi lớn lắm, em đại mạo-phạm, một ngày kia khiến nó đến trả lời. Gần đây có ập Tiều-bái là ập chỗ cửa Bị ngày trước đón binh, Tướng-quân chớ hém hẹp nhỏ, quyền và nghĩ đồ ngựa, dặng không? Còn lương thực quân nhu, tôi xin gửi đến. » — Lữ-Bồ tạ Huyền-Đức, mình dặn quân qua Tiều-bái an-thần, bỏ rồi Huyền-Đức mà đi thì lòng dè hơn Trương-Phi. — Nói về việc Tào-Tháo bình xứ Sơn-dông rồi biểu tâu Triệu-dinh, gia phong cho Tháo làm kiến-đức tướng-quân Bí-dinh-hầu. — Thử đó Lý-Thối xưng mình làm đại-từ-mã; Quách-Tị xưng mình làm đại-tướng-quân, hoành hành, không kiêng ai, trong Triều-dinh không người nào dám nói chi. — Quan Thái-búy Dương-Báo, quan Đại-tư-không Châu-Huê lên tâu với vua Hiến-Đê, rằng: « Nay Tào-Tháo cầm binh hai mươi dư muôn, tôi mưu tướng võ vài mươi viên nêu dặng người ấy phò trì xắt-tắc tiết trừ dặng-gian, thiên hạ rất may. » — Vua Hiến-Đê khốc phán rằng: « Trảm bị hai giặc khi lần đã lâu, nêu giết dặng; chúng nó thiệt là may lắm. » — Báo tâu rằng: « Nghe rằng vợ Quách-Tị ghen lắm, khá khiến người đến chỗ vợ Tị, dùng kẻ-phản gián, ắt hai giặc ấy nó hại nhau. » — Vua bèn viết mật chiếu phú cho Dương-Báo. — Báo bèn tham sai vợ vào trong phủ của Quách-Tị. Hơn lúc vẫn vào thưa với vợ Tị rằng: « Nghe Quách-Tướng-Quân với Phu-nhơn của Lý-Từ-Mã có lòng ưa nhau, tình lấy làm thiệt lắm; hoãn

Từ-Mã hay, át gộp thừa hai, xin Phu-nhơn phải dứt dằng qua lại mới bay». — Vợ Tị nghiêng rặng nói: «Lầy lằm la trót đêm không về, chần chể cưu dều xâu hồ như vậy; Phu-nhơn chẳng nói, thì thiếp có hay đâu, tới rặng ngấn ngira đó.» — Vợ Báo thưa về. Vợ Tị hai ba lần xưng tạ, rồi phân nhau. — qua rồi vài ngày, Quách-Tị sắm sửa qua nhà Lý-Thời dặng yên âm. — Vợ nói rằng: «Tánh Thời chẳng lường dặng, huôn chỉ nay hai anh hùng, không lẽ đứng chung, thoản bị sau khi say, bỏ thuốc độc, thiếp biết nài sao? Tị không khứng nghe; vợ hai ba lần khuyên giải không đi. — Đền chiếu, Thời sai người đưa diên rượu lên. — Vợ Tị bèn lên bỏ thuốc độc trong rượu, rồi mới dưng vào. — Tị vừa muốn uống. Vợ nói: «Đồ ăn ở ngoài đền, há khá ăn lién.» Bèn trước cho muốn ăn thử; ăn rồi chệt lién. Từ đó lòng Tị dễ nghi. — Một ngày kia bài Triệu, Lý-Thời hết sức mời Quách-Tị đến nhà uống rượu. — Đền tối tang tiết, Tị say rồi về; thình lình đau bụng. — Vợ nói: «Ắt bị trúng độc, mau bảo đem nước phẩm rửa đó. — Mữa rồi mới an. — Tị mới cả giận nói: Ta cùng Lý-Thời rộng đó đại sự, nay không có muốn mưu hại ta; ta chẳng phát trước ắt bị tay độc; bèn lên sắm bốn bộ giáp binh muốn đánh Lý-Thời. — Sớm có người báo cho Lý-Thời hay. — Thời cũng cả giận, nói: «Quách-Tị-Đa, sao dám vậy». Nơi lãnh bốn bộ giáp binh, đến giết Quách-Tị. Hai chỗ hiệp binh vài muôn, tới nơi Trường-an đánh nhau; thừa thế cướp giựt của nhơn dân. — Châu của Thời, tên Lý-Tiên dẫn binh vây hốt Cung-viện, dùng hai cỗ xe; một cỗ chở Lành Thiên-tử, một cỗ chở bà Phúc Hoàng-hậu, Thiên Giả-Võ và Tả-Linh xem dây xe giá, còn bao nhiêu cung nhơn và nội thị đều đi bộ lùa lết ra sau cửa Tế-môn. — Lúc gặp Quách-Tị, Thời đều loạn tên bắn thác kẻ cung nhơn chẳng biết là bao nhiêu. — Lý-Thời theo sau chặn giết binh Quách-Tị kéo lui; còn xe giá chịu cam go ra thành, chẳng chỗ nào nói dặng, dây tước cũng cướp bắt cung-phí nữ về dinh rồi phóng lửa thiêu cung điện. — Ngày kế đó Quách-Tị hay Lý-Thời cướp rồi lệnh Thiên-tử, đem binh đến trước dinh đánh giết. — Vua và bà hậu đều bị kinh sợ. — Quách-Tị kéo binh đến. — Lý-Thời ra dinh tiếp chiến. — Binh của Tị không hơn, tạm vã lui đi. — Thời

bèn dời Vua đi và Hoàng-hậu qua đất Mi-ô; khiến cháu là Lý-Tiên giữ đó, dứt tuyệt miệng ăn miệng uống của những bọn sai khiến; đó ăn không đủ, kẻ thì thần dều có sắc dôi. — Vua khiến người hỏi Thời lấy gạo năm học, xuong trâu năm khúc dặng cấp cho tả hữu. — Thời giận nói: «Sớm tôi dưng cơm, sao lại còn hỏi cho kẻ khác». Bèn lấy thịt thái lượng âm mà cho. Đều hỏi thái ăn không dặng. — Vua mắng nói: «Nghịch tặc đường ày khi ta.» quan Thị-Trung Dương-Bảo mau tâu: «Tánh Thời giữ trọn, sự thể đến như vậy, xin Bệ-hạ nhìn đi, chớ khá chước mũi nhọn thêm.» Vua bèn cúi đầu không nói; lụy trăng áo rống. Bồng tả hữu báo rằng: «Có một đạo quân mà đao thương chới lòa, tiếng kim tiếng trống rúng trời, lược đến cứu giá. — Vua dạy thăm nghe coi binh của ai. — Thì là của Quách-Tị vậy. Vua lòng lại lo như cũ. Chỉ nghe ngoài Ô tiêng la hét cả dậy. — Nguyên lại Lý-Thời dẫn binh ra đánh với Quách-Tị.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Mắc cúm.

Bệnh này sách tâu kêu là «Kê-cước-dịch» còn chữ tây kêu là «la fièvre dengue» hoặc «la dengue» hoặc «la dingue».

Làm sao mà tâu lại cho rằng dịch? — Sách thuốc nói: «Đông bệnh viết dịch». Nghĩa là bệnh gì mà người ta mắc một khi một lúc với nhau và in nhau thì là kêu là dịch.

Như năm nay mùa này thiên hạ rải rất đau bệnh ày đã bặt. Khi không phát nóng phát lạnh, gân cốt rã rời, công tay công cẳng, đứng đi không được. Mà khá hiểm, không có chêt ai cho lắm, nó hành năm ba bữa rồi thôi. Mang bệnh ày phải ráng cử động thì khá hơn là nằm liều.

Năm qui dậu (1873) bệnh ày đã có tại Nam-Kỳ một lần rồi. Đền nay tính gần ba mươi năm. Lúc ày có ông Hai-Đức ở Chợ-lớn làm một điệu tử nói về bệnh cúm và quan-lớn, Đốc Trương-Vinh, đã in ra cho người ta biết sự tích cô-kiểm.

Nay sẵn điệp ta xin in lại bài ày vào đây cho các quý viên nhàn lãm:

TỬ VIẾT

Trong năm qui-dậu. — (1873)
 Cuối tiết doan-dương;
 Thuyền điều hớn vừa lặn bên Mích-la,
 Chén bô-từ mới nghỉ tay tùy-khách;
 Ngậm-ngùi dương lóng tiết người xưa.
 Tỉnh-linh bóng trời bay khi độc,
 Cõi Nam-hà sáu tỉnh mây muôn nhà.
 Bình thữ-thấp ngàn người in một chứng,
 Lúc sơ cảm nhiệt hàng qua lại,
 Dể mặt ngờ lằng-nhặng.
 Khi truyền-kinh gân-cốt mỗi-mà,
 Dở chơn đường cúm rúm,
 Tay lẩn-mò như Tây-tử cấp ú-bà.
 Chơn linh-quinh như Tần-vương dặng ngọc-từ,
 Sa-ban mọc cục to cục nhỏ.
 Dấu xuong đóng giá sắt cũng tan-hoang,
 Lệ khi rơi xóm nọ xóm ni.
 Xui sắt gái tài trai quên Thê-thông,
 Kia những chồn lấu son các tia.
 Khói phòng-phong bay trắng chơn trời,
 Nọ là nơi lều cỏ cửa gai,
 Nước lẩn-thê đỏ xanh mặt đất.
 To gan là chú chệp,
 Lắm cơn cũng chắc lười mà ái-ôi,
 Mạnh sức như ông Tây.
 Đền thê cũng ốm đầu la má-lách,
 Thị-tiết ày dẫu tài sanh Hạng-Vô.
 Sức ngàn cân khôn cử đỉnh Bạc-san,
 Cơ hội này nhờ duy trạch Hiên-Kì.
 Sách tám trận để lẩn tả bô chánh,
 Ông ông trời xây dữ làm hiền.
 Nghĩ đoạn trước những nực cười cơ tạo-hóa,
 Xin anh cúm lui xe trở bánh,
 Rày sập sau dưng giông-ruổi chồn trần-gian.

Ông Hai-Đức kết nói xin bệnh ày chớ trở lại: ày là lời ước ao đó mà thôi. Năm nay bệnh đó có lại, thì biết rõ rằng hệ trời làm thì làm, chẳng phải người muốn cho trời dưng làm cho được. Nhưng vậy còn có chỗ mà nhờ dặng, là hệ trời xuống tai nhẹ thì là phước mình đó chút.

Trần-Châu thơ sanh

Tri chi khã gia.

Bốn quán chủ bút, nghe-rằng ông LA-ngọc-Bút, giáo-Thọ trưởng Bèntre, mới dặng giấy

nghe một năm, dặng chờ ngày hưu trí. Vì ông này đã 54 tuổi, giúp việc dạy hơn 31 năm, mệt nhọc nhiều; nên nhà-nước cho nghỉ trước, chờ dặng tuổi.

Ông LA-ngọc-Bút Ferdinand qua học tại thành Marseille, người quán Sadec, học về lãnh bằng-cấp giáo thọ dạy tại trường Bèntre, từ năm 1871, từ ày đến nay dạy đệ tử hơn ngàn, thành danh về phe văn bực Tri-phủ đến thơ-ký, phe rõ quân đội; cho đến đệ tử thi đậu trở về dạy chung một trường với ông làm giáo thọ như ông vậy.

Chư quý hữu xem coi; những người đồng đạo đồng thời với ông đều làm quan lớn, mà ông không động lòng ganh ghét như người thường khác hay đua chen. Những người đồng thời mà không tranh đua thì chẳng nói làm chi; cho đến đời đệ tử lên trên tới trước nữa mà ông cũng vui mừng luôn, coi người tri chỉ kiên tâm ra thế nào? Đền phú quý thì bắt động kỹ tâm, chánh đường kiếm quân tử. Vậy mà xét cho kỹ thiệt người xưa nói không lầm. Trí giả dễ kiên tới cao: Lắm quan cho lớn mây, làm giàu cho nhiều mây cũng còn dưới bực ông thầy của quan lớn ông thầy của nhà giàu. Ấy vậy ông Ferdinand LA-ngọc-Bút tuy chịu chức Giáo-thọ một trường, mà tôn và quý là làm thầy của ngàn người vinh tôn phú quý. Vui cho thấy bên chi mà dặng vậy. Nếu thấy đua chen theo thế thường, mà tranh danh tranh lợi; xét lại; dẫu dặng bực tôn vinh, thì bị bực ày, chớ không dặng làm thầy bực ày. Tôi cũng là đệ tử thầy lòng thầy khoan dù ôn nhu; nên tôi chịu lỗi với thầy kính ít lời chúc cho thọ khảo như sang, tình sự đệ xin vui lòng hi nạp.

Đệ tử Lương-Khắc-Ninh tự Dù-Thúc.
 Quán hạt Hối-dồng bái tặng.

Trống đưa hầu,

(tiếp theo).

Người đời những mảng lời thời không quyết đoán, kẻ trống ít hư hao chẳng nói làm chi, chớ như người cố ý trống nhiều làm sự thất phát cũng nấu ruột nhơn mây, vì tôn tiến phân thất công trừu cày; còn công yung phân xôi

dền nhỏ cỡ chai tay. Đã biết như vậy, mà hỏi chưa tởn cũng cứ đánh liêu, không ai xét nghĩ lợi hại về sau. Chẳng những là trồng, dựa là vật không phải nghề làm tư niên năm năm theo mùa này, mà còn lơ đĩnh vậy thay, huống chi là bá ban công nghệ lại không bỏ xuội cho trời đất sao?

Nói cho lắm đi nữa càng mang tiếng chớ ích gì, để chỉ cách trồng nghe coi có phải, thì chừ qui, viên đem vào tai, bãng chẳng thì đừng lấy làm chơi, như nhà nông p.u khác mà tội nghiệp công trình.

Trồng dưa khi trước dễ loạn hàng, loạn ngh. cho nên không phải cách mà bị thất thế hư hao hột bỏ xuống đất nước mọng ra giây bò tới đầu hay tới đó, không chịu khó sửa sang; trái có bao nhiêu cũng để, ngọn ra luôn tuồng; ấy là hội kẻ thô nhơn chưa đất truyền.

Chớ như ngày sau đất truyền rồi thì là:

Như trồng đất cuốc học. Bước qua tháng 8 tháng 9 đã đi xuống cửa mua phân cá đem về; qua đầu tháng mười thì bắt giởn, hoạt mây công tủy ý kẻ trồng rồi do hàng cuốc học lậ hệ công 10 thì 10 hàng, mà công 12. tám thì 12 hàng; (Nghĩa là mỗi hàng cách nhau một tấm) cuốc học bề sáu chừng một thước annam đất phải dăm cho thiệt nhỏ như bột, học nào khóa cho bãng mặt học nấy; trên Vồng thì hốt cỏ phát phơi khô rải theo vồng. Hột thì lựa hột, cho tốt; hột ấy ai kỹ thì lựa hột tháng giêng tháng chạp là hột ần dưa chín; bỏ vỏ cái bao hoặc lấy bao cá rón, hay là đem rách các vườn vườn gói mỗi gói chừng một tở hột; ngâm một đêm một ngày, thì lấy ngót; để ra ngoài chỗ nào đất yếm, có hơi nắng hể hể, sớm mai tưới chiếu tưới, chừng bả bữa mở thăm. Hể chừng ba bữa là lới chừng 12 13. 14 rằm tháng 10 thì đúng kỳ bỏ hột; như bỏ rằm tháng 10 thì qua rằm cho tới 20 tháng chạp thì chắt; vì lệ nó có hai tháng thì chín mà thôi. Đoạn bỏ hột hườn thành, để chừng 10 ngày hoạt hột mạnh năm bảy ngày; dưa đã ra dặng 2, 3 lá bầu, thì bóp bầu; bóp bầu rồi, chừng dưa xây bãng thang lại om gốc vung phân vung phân rồi ba ngày sau lại xới dền. Khi cuốc học, bóp đất nhỏ đó; dưới đáy học bỏ một lớp phân đập lại dặng nửa học, lại bỏ một lớp phân nữa cho dày; rồi mới khóa đất lại. Vì vậy hệ dưa bỏ chừng một thước, phải vung gốc một lần nữa, cho nó bắt lấy phân trên cho mau; cái

vung phân lần sau nấy tục hay kêu bãng dứ hàng: Nghĩa là dây dưa bò gần qua bãng khác; hàng bãng như hột cho êm dây.

Hể hàng nấy bỏ giáp tới hàng khác, coi voi dưa yêu, non phân hay là xầu đất, thì phải vò phân tồng cho mạnh. Dưa ra một tấm thì có nụ dưa nách; trái dưa nách nấy không nên để; vì trái dưa nấy không hề khi nào lớn hơn bắp về bao giờ; đầu đất tốt xầu gì, thì bãng bắp tay cườm chừa đã chín, không ích gì mà để nó làm chi.

Để là để trái dưa trở kẻ độ và một trái gần ngọn đó là trái nhứt và một trái nhì. Dây dưa bò qua khỏi một tấm thì ngắt ngọn, thủ nghĩa cho nó nụ mình lại dặng hai trái dưa trong đáy cho to. Khi ngọn dưa bò ra tới hàng bên kia, thì là hai trái dưa đã nói đó đã trở cho nên chừng ngắt ngọn, thì nó bắt bén lớn lần lần mau như thôi. Một dây dưa như vậy thì có hai trái mà thôi.

Còn như khi vò phân tồng thì do trong học ra chừng hai thước annam, thì đào, xuống một hàng dài theo, cũng sáu bãng bề tám hạ bên học vậy đào mé trên đó.

(Sau sẽ tiếp theo)

NGUYỆT-THẠNH: Đặng-dải-Nhơn

Lạc tại kỳ trung.

Đời Hôn lúc quan-Võ trung hưng tại Trác-Huyện có một người con gái tên Triều-Đông thuở nhỏ cha mẹ phú hậu, sung sướng vui chơi không động đến việc chỉ cho làm tay, cứ chuyên nghề học cầm kỳ thi họa. Hể trời sanh người quốc-sắc; kẻ tài ba, thì thường hay kiếm dều mà gheo cho buồn. Nàng-Triều-Đông chẳng phải một tư chất thông minh, lại công ngôn dung hạnh cũng toàn; thiệt là người tuyệt sắc: không cao không thấp; hình dung yêu diệu vóc hạt xương mai, tóc đen da tuyết má phấn môi son mây tằm mắt phụng; cho dền đôi bàn chơa bàn tay cũng là đẹp. Chẳng dề gặp lời phàn vãn, thì tình lành oán người cha nâng bỏ vợ đi; còn nâng lại thương mẹ nhiều, chẳng những là thương mẹ mà thôi, mà lại phàn con gái, phải theo mẹ là lẽ thường. Lúc mẹ con ở cùng nhau rồi lại gặp một người

mẹ yêu dúi, mà tánh xài phí huy hoát đã quen rồi; vì người giàu có tánh quen, không tưởng bề khổ sở. Trong khi đầu còn đủ tiêu, dền nàng Triều-Đông chừng mười sáu tuổi, thì vừa lúc bán hàng, mẹ con yêu dúi; không biết lấy chi mà độ nhứt cho phu, thậm nên rất thâm, mà thương thiệt đáng thương. Chẳng phải tại con nhà hàng vì mà thôi, mà lại gặp đời tục dịch phong di; ít kẻ khinh tài trượng nghĩa. Hể thầy nghèo thì bị bạt mà thôi. Lại thêm nhiều người con phú hộ, cháu quan-da, đều là bợm trà dinh tưu diêm. Còn nàng Triều-Đông, tuy là người dúi khó, mà quốc sắc thiên hương; xem dền người như tiên tử xuống trần ai, còn nhìn tạng mặt giống Tây-thị lia cung nguyệt. Thương ôi! Bối nhà khó, nên khó bị người sang trọng; vì phong lưu, nên khôn sách bặt phạm phu. Vậy mà gặp lúc rừi ro, nghèo nàng khổ sở. mẹ khóc cũng con, con than với mẹ; đi lại cũng một mẹ một con. Vậy mà người mẹ xuất tự tâm thường chi gia; dền vô thể sở bức rối; khóc mà ép con bảo đảm hoa bán dưa chợ đông, ngờ may dặng gặp trang hảo hớn. Vưng lời mẹ phàn con nên hết thảo, vậy mà nâng khóc dứa trời trong lúc đêm thanh. Nàng nguyện rằng:

(Sau sẽ tiếp theo.)

TRẦN-GIẢI-NGUYỄN.

Âu âu tu tri

(Xin coi số 31 và 34)

III

Tôi làm thấy dạy con chúng, song làm bằng dạy con mình, nên để con chơi, không hay ép sớm, miêng là chơi mà có ích thì thôi, vì nó chưa mấy tuổi, mới năm sáu tuổi mà thôi. Để vậy thì nghiệm mà coi thiệt y như nguyện. Có kẻ siêng lại ép con sớm, kếm thúc sợ muộn học không kịp. Ép như vậy là dều hại lắm. Con nít nhớ phải để cho nó chơi cho nó lớn. Hể nó lớn thì trí hóa nó cũng lớn theo. Kiếm thể mà đem chuyện chơi đó ra chuyện học là phương, dưỡng trí hóa rất hay. Chớ còn ép phải học, phải nhớ, thì là nặng trí cho con nít lắm. Cha mẹ làm vậy thì chẳng khác

nào ghe thì nhỏ, chớ thì muốn chớ cho đầy, đi thì muốn đi sông cho lớn chơi. Có chắc con đi tới nơi chăng?

Tôi làm thấy gần hai mươi năm thầy biết dư trăm dư ngàn con nít, có nhiều đứa cha mẹ siêng năng kếm thúc khi nó còn nhỏ quá, lớn lên học sao trí hóa không được phát đạt, coi tuồng như chai, như lúng-túng. Như chẳng vậy thì trong lúc học thường có một khí đau chỉ từ một dúi tháng, rồi quàn rảo dúi lại cũng như cũ.

(Sau sẽ tiếp theo.)

NGUYỄN-KHẮC-HÙNG

Giáo thọ trường Bền-tre.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI ĐÀO HIỂM NHƠN MẠNG

Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa (LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Sài-gòn, đường Bonnard số 39, xin kính rao cho thiên-hạ dặng hay rằng có một mình ông ấy có quyền phép đại-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi.

Ấy vậy, xin những người có cang dự dền việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà dền khuyến lơn cho thiên hạ làm theo các việc lý tài trái trong qui chế chương trình của Công-ti.

Cáo Bạch.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí châu du, người hay suy nghĩ cùng kẻ yêu gầy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycéro kola hay là Glicéro-Arsenié của thầy Henry Mura.

Bán tại tiệm thầy Béranguier ở Saigon mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thì giá tám quan.

CAO THI

Ông CANAVAGGIO, là chủ bán muối lục tỉnh rao cho những người hay dùng muối, hoặc người hạ bạc, hoặc người làm mắm dặng rỏ trong hân muối của ông CANAVAGGIO tại Bắc-Lieu và tại Chợ-Lớn bán rẻ cứ mỗi một trăm kilo bán một đồng tám giắc. Nếu người coi tiệm bán mắc hơn giá ấy, thì phải tỏ cùng ông phân cho. Hay là người nào có muốn mua nhiều, thì phải gởi thơ cho ông bán cho. Và ông tỏ cho chư vị rõ

giá của nhà quan thế ngoại ngạch, bán đên hai đồng ba cắc tư tại Chợ-Lớn, còn tại Bắc-Lieu 2 đồng bảy chiêm. Xem lại coi của ông CANAVAGGIO, bán rẻ hơn nhiều lắm, tại Chợ-Lớn rẻ hơn năm cắc tư, tại Bắc-Lieu hai cắc bảy chiêm, mỗi trăm kilo.

Như người khách nào mà ngăn trở đều chi, hãy tỏ cho ông CANAVAGGIO, tại đường Lagrandière số 84. Saigon.

NĂM NHÂM-DÂN

(1902)

NGÀY LANGSA	THANG NAM LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG TU ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG NAM LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG TU ANNAM
1	Jeudi.....	24	Thứ năm	15	Vendredi.....	9	Thứ sáu
2	Vendredi.....	25	Thứ sáu	17	Samedi.....	10	Thứ bảy
3	Samedi.....	26	Thứ bảy	18	DIMANCHE.....	11	CHUẢ NHỰT.
4	DIMANCHE.....	27	CHUẢ NHỰT.	19	Lundi.....	12	Thứ hai
5	Lundi.....	28	Thứ hai	20	Mardi.....	13	Thứ ba
6	Mardi.....	29	Thứ ba	21	Mercredi.....	14	Thứ tư
7	Mercredi.....	30	Thứ tư	22	Jeudi.....	15	Thứ năm
			Tháng tư Annam	23	Vendredi.....	16	Thứ sáu
8	Jeudi.....	1	Thứ năm	24	Samedi.....	17	Thứ bảy
9	Vendredi.....	2	Thứ sáu	25	DIMANCHE.....	18	CHUẢ NHỰT.
10	Samedi.....	3	Thứ bảy	26	Lundi.....	19	Thứ hai
11	DIMANCHE.....	4	CHUẢ NHỰT.	27	Mardi.....	20	Thứ ba
12	Lundi.....	5	Thứ hai	28	Mercredi.....	21	Thứ tư
13	Mardi.....	6	Thứ ba	29	Jeudi.....	22	Thứ năm
14	Mercredi.....	7	Thứ tư	30	Vendredi.....	23	Thứ sáu
15	Jeudi.....	8	Thứ năm	31	Samedi.....	24	Thứ bảy

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH /Người bán quốc mỗi năm.. 5\$00 /Người-Lang-sa cùng ngoại quốc... 10 \$00. Tại Pháp cùng ngoại quốc 10. 00	CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO SAIGON ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.	ANNONCES 1 ^{er} Page le cent..... \$ 1 50 2 ^e Page le cent..... \$ 1 00 3 ^e Page le cent..... \$ 0 80 4 ^e Page le cent..... \$ 0 60
---	---	---

LỜI RAO

Ái muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do Bốn-quán chủ nhơn mà thương-nghị

Cảm không ai dặng in Tam-quốc-lại như trước này vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Bài luận kẻ trước đây, tôi luận cách hùn vốn của mấy ông sang ông giàu trong mỗi hạt; hạt nào làm riêng hạt này, dặng lập tiệm cầm đồ. Sự lợi thì mấy ông cũng căng rặng lợi, nào không? Chỉ có một đếu ít tin nhau, nên dụ dụ không muốn làm. Vậy mà tôi có chỉ cách dùng người cũng rõ. Xin chư vị ráng làm thử việc buôn để trước, thì không có cách

buôn nào mà dễ hơn việc lập tiệm cầm đồ. vì số sách phải phân minh, công việc có thứ tự; hễ đứng kỳ sáu tháng, thì phải bán đầu giá những đó cầm mà không chuộc; trước khi bán phải làm sổ nẹp cho quan Lục-sự trong tòa, ông quan này là người quyền trong mỗi hạt làm người đứng bán giáo giá. Xin chư vị xem xét cho kỹ, việc làm cách tinh phân minh, nếu sai thì quan Lục-sự chịu lãnh mà bán đầu? coi có ngại chi đếu gian lậu; đếu muốn gian cũng khó dặng. Tôi kiếm tìm trong trí đã cùng rỏ, thì không có đếu nào mà dễ hơn đếu nữa.

Tôi luận lập tiệm cầm đồ mỗi hạt đếu hùn riêng với nhau mà lập; Không biết chư vị có hiểu rõ ý lập tiệm này mà làm chi? Vậy xin cho tôi cái nghĩa. Từ trước cũng có nhiều ông đã hiểu như hiểu rỏ, thì cũng vui mà xem đếu cái nghĩa của tôi, dặng cho có chứng chắc sự hiểu của mấy ông. Còn như ông nào chưa hiểu, thì rõ dặng ý, trong hai đếu, đếu cũng là vui hệt xin chớ chấp.

Xin chur quý vị xem coi trong bốn xứ chúng ta bây giờ, lợi hay là hại. thanh hay là suy, giàu hay là nghèo; sướng hay là cực? Nếu mà biết rõ thấy rõ, thì chỉ cho khỏi trong lòng lo sợ giùm cho kẻ con em về ngày tới đây. — Người trong bốn xứ tái nghề chỉ thì không, còn xài phí thì nhiều, nói đến lời này, tôi trong lòng bưng khuôn, buồn bực hết sức. Vì sao? Cũng vì lòng thương người bốn kiến. e bị khổ một khi. Lúc này là lúc còn gượng gạo bươn chải dặng, các quý vị có thể gượng có thể bươn giùm cho con em sau. Nếu mà không làm thì thiệt nhần lắm. Cũng tí như mới vừa trở một chơn, ráng gượng may mà đứng dậy. Vì như chớ đến té năm dài thì thê chi mà dặng dặng? Lúc này trong một trăm người nghèo đủ trăm, trong một ngàn, có lẽ cũng nghèo đủ ngàn, chưa ra trong số muốn mới có một ít người có dư một chút. Tôi xin hỏi các quý vị, vậy chớ có mấy người mà dư bạc ngàn thương thường ở trong rương, trong nội bốn quốc, hay là trong mỗi một hạt dặng mấy người vậy? Tùy theo sự tưởng của tôi; trong một hạt chưa dặng trăm người. Xin coi còn nghèo không? Vậy mà mỗi ngày, sức một yêu tiền một mồn chẳng may gặp lúc trời hạn. Ôi thời! còn chi mà nói nữa, ấy là ý tôi nói chớ đến té năm dài thì khó dặng là đều đó. Vậy thì anh em đang còn thê gượng xin rằng mà gượng giùm đều trong trong nhơn dân nước mình lúc này, là đều phải rằng mà học nghề, nghề chi khéo léo, làm mà gỏi bán cho chur quốc, như là của của chur quốc đến bán cho chúng ta lâu nay vậy như muốn học nghề khéo thì phải cho có thể thân là bởi dẫu? Có phải là bởi nơi có tiền bạc dư nhiều, thì mới có thể thân; Vậy muốn cho có dư tiền bạc nhiều thì phải làm sao? Phải hùn hiệp đồng người mà lập tiệm cầm đồ. Chỗ đó chắc là có lợi, có lợi rồi thì dư tiền nhiều, dư tiền nhiều thì người học nghề dặng.

Ay cách lập tiệm cầm đồ là chủ ý làm cho ra tiền, dặng cho con em học hành tập rèn nghề nghiệp cho kiếp người dị quốc. Nếu để thiếu hay là đủ ăn, thì cứ lo thiếu, lo ăn không học dặng nghề nghiệp chi, có phải là dện thê chung vì nhơn chi bực dịch. Xin hãy ba lo.

(Sau sẽ tiếp theo.)

Lương-Dũ-Thúc, Bền-tre.

Tam-quốc-chỉ tục dịch

(tiếp theo)

Lý-Thôi cảm roi chỉ Quách-Tị mà mắng rằng: « Ta đãi người chẳng bạc, làm sao mưu hại ta? » — Tị nói: « Người thiệt phần tặc, sao lại chẳng giết người » — Thôi nói: « Ta bảo họ Thánh-giá tại đây, sao kêu là phần tặc. » — Tị nói: « Ấy là ần cướp Thánh-giá chớ bảo họ. » — Thôi nói: « Chớ nói nhiều dều, ta hai người chẳng dùng quân sĩ đánh với nhau, coi ai hơn thua; hể hơn thì đem Thánh-boàng đi. » — Hai người bèn đến trước trận đầu dũ; đánh đến mười hiệp chẳng phân hơn thua. Chín thầy Dương-Bảo sai ngựa đến, kêu lớn nói: « Hai vị Tướng-quân xin nghỉ đánh một chút; để tôi mời các quan đến giảng hòa với hai vị. » — Thôi và Tị đều ai về dinh này. — Dương-Bảo với Châu-Huế hội hiệp quan liêu nội Triều chừng hơn sáu mươi người. Đền dinh Quách-Tị trước dặng khuyên dãi hòa Quách-Tị mới bắt hết các quan đem lại. — Các quan nói: « Bọn ta vì lòng tốt mà đến đây, sao lại dãi nhau bạc như vậy? » — Tị nói: « Lý-Thôi cướp bắt lệnh Thiên-tử; còn ta đây bắt các công khanh, không dặng sao? » — Dương-Bảo nói: « Một dặng cướp lệnh Thiên-tử, còn một dặng bắt công khanh; ý muốn làm chi? » Tị cả giận mới rút gươm muốn chém Dương-Bảo. — Tướng Trung-lang tên Dương-Mật hết sức khuyên dãi. Tị mới thả Dương-Bảo và Châu-Huế; còn bao nhiêu đều đem tại trong dinh. — Bảo nói với Huế rằng: « Phận làm tôi của xả-tác, phò vua cứu chúa không dặng, thiệt uổng sanh trong trời đất vậy. » nói rồi ôm nhau mà khóc nước mắt té chét dạt một hồi. Huế về đến nhà đau rồi thác. — Từ ấy đến sau Thời với Tị mỗi ngày đều đánh với nhau; đánh luôn hơn năm mươi ngày; chêt đã không biết hao nhiêu. — Lúc bình nhựt Lý-Thôi rất ưa chước của quân Tả-dạo yêu tà; thường bảo bóng đánh trống chầu mời nơi quán trung. — Giả-Võ thường cang không nghe. — Quan Thi-trung tên Dương-Kỳ lên tâu với vua: « Tôi xem tên Giả-Võ, tuy làm kẻ tâm phúc của Lý-Thôi; vậy mà lòng không quên chúa; xin Bệ-hạ phải mưu với người đó. » — Trong lúc đang nói đó, thì Giả-Võ đến. — Vua phán lui

bên tả bên hữu, rồi khóc ra lời dụ với Võ-răng: « Khanh thương dặng Triệu-Hơn mà cứu lấy mạng trăm chẳng? »

Võ lạy nép nơi đất mà tâu: « Thiệt lòng tôi sở nguyện, dẫu lệnh Bệ-hạ không phán tôi một mình cũng toan tính. — Vua lau nước mắt, mà tạ. Một giây lâu Lý-Thôi đến ra mắt đeo gươm đi xóc vào. — Mặt vua xanh như sắc đất. — Thôi gọi với vua rằng: « Quách-Tị chẳng làm tôi vua, bắt đem các quan, muốn cướp Bệ-hạ; nếu không có tôi, thì Thánh-giá đã bị bắt rồi. » Vua vòng tay xưng tạ. — Thời trở ra. — Lúc ấy có Hoàng-phò-Lực vào ra mắt vua, vua biết Lực người nói hay, lại Lực là người đồng hương với Lý-Thôi. Vua ra chiều dạy đến hai bên dãi hòa. — Lực vung chiêu chạy đến dinh Tị, nói với Tị. — Tị nói: « Như Lý-Thôi đưa lệnh Thiên-tử ra, thì ta thả công khanh ra. » — Lực đi liền qua ra mắt Lý-Thôi nói: « Nay Thiên-tử dùng tôi là người dãi Tây-lương, cùng ông đồng hương, nên khiến tôi đến khuyên hòa với hai ông. Tị đã vung theo chiêu; còn ý ông làm sao? » — Thôi nói: « Ta có công đánh Lữ-Bô bại binh, và phụ chánh bốn năm có công bộ nhiều, thiên hạ đều biết; còn Quách-ã-Đa là giặc ăn trộm ngựa, lại dám ngan, mà bắt công khanh, cang phạm với ta, thế giết nó; người thử xem phương lược và binh chúng của ta coi đủ hơn Quách-ã-Đa không? » — Lực đáp rằng: « Chẳng phải vậy; xưa nước Hữu-cùng anh Hậu-Nghệ ý mình bắn hay chẳng lo oạn nạn, cho nên đến bị giết vong; kẻ dầy Đổng-Thái-Sur, ấy là mạnh, người mắt đã thấy, Lữ-Bô đã thọ án, mà còn trở lại toan mưu hại thay trong chừng giây phút, đầu treo nơi cửa vua. Vậy thì sự mạnh và sự bền cũng chẳng đủ ý vậy. Tướng-quân mình làm bất thượng tướng, cảm vớt phải nương theo khi tiết; con cháu tột tặc đều ở bực hiển vinh; xem coi ơn của nước chẳng phải là không hậu. Nay Quách-ã-Đa cướp công-khanh, còn tướng-quân cướp bực chỉ tòn; vậy xét coi ai làm khinh còn ai làm trong vậy? Lý-Thôi giận dữ, rút gươm nạt nói: « Thiên-tử khiến người đến đây, dặng nhục ta sao? Ta trước chém đầu người. » — Kỳ-dô-hủy là Dương-Phụng cang rằng: « Nay Quách-Tị chưa trừ lại giết sử vua, thời làm cho Tị hưng binh có danh, ắt các chur hầu đều giúp đó vậy. » — Giả-Võ cũng hết sức

cang. — Thời bớt giận. — Võ bèn xô Hoàng-phò-Lực đi ra. — Lực kêu lớn nói: « Lý-Thôi chẳng vung chiêu muốn giết vua dặng lập cho mình. » — Quan Thị-Trung tên Hồ-Mạo mau ngăn rằng: « chớ nói ra lời ấy e cho mình bắt lợi. » Lực lại nạt người ấy, mà nói: « Hồ-kính-Tai, người cũng làm tôi của Triệu-dinh; làm sao lại phụ theo giặc. Hể vua bị nhục, thì tôi phải chịu thác. Nay mà ta bị Lý-Thôi giết, ấy là phận làm tôi phải vậy. » Bèn mắng dều chẳng thôi. — Vua hay, khiếp khiến Hoàng-phò-Lực trở về Tây-lương. — Nói đến việc binh của Lý-Thôi, trong đó hơn nửa phần người ở Tây-lương lại bắt chước binh mọi đến giúp; chĩn bị Hoàng-phò-Lực, bày lời nói với người Tây-lương rằng Lý-Thôi mưu phản; kẻ nào mà theo nó, ấy là làm giặc, đến sau ắt lo lắm.

Nhiều người ở Tây-lương nghe theo lời của Lực, lòng quân đều đổi lán, Thời nghe Lực nói như vậy cả giận, sai Hồ-Bí và Vương-Xương rước theo. — Xương rõ Lực là người trung nghĩa, không rước theo; trở về báo rằng: « Không biết Lực đi qua chỗ nào? » — Giả-Võ lại lên dụ người Mọi rằng: « Lệnh Thiên-tử biết bọn bay đều là người trung nghĩa, công lao khổ bay nhiều, nên mặt chiêu khiến bay về Quận; ngày sau dương trọng thưởng. » người Khong-nhơn (mọi) thiệt hơn Lý-Thôi, không dự thưởng, mới nghe theo lời của Võ, đều dẫn binh đi. — Võ lại tâu lên với vua rằng: « Lý-Thôi tham mà không mưu, nay binh tan lòng sợ; khá dùng tước trọng mà dỗ nó. » — Vua dặng chỉ phong Thời làm Đại-tư-mã. — Thời mừng nói: « Ấy nhờ Bổng dãi mới thân cầu khản nên dặng. » Bèn trọng thưởng bọn bóng, chĩn không thưởng quân tướng. — Kỳ-dô-hủy tên Dương-Phụng cả giận, nói với Tông-Quả rằng: « Bọn ta ra sông vào thác, mình chịu tên đạn, công lại không bằng bọn bóng sao? » — Tông-Quả nói: « Sao chẳng giết giặc ấy dặng cứu lệnh Thiên-tử? » — Phụng nói: « Người nơi quân trung phóng hóa làm hiệu lệnh, ta đương dẫn binh ở ngoài tiếp ứng. Hai người ước định, đem ấy canh hai thời phản cử sự. Chẳng dẽ, việc làm không kinh, có người phi báo cho Lý-Thôi hay. Thời cả giận, khiến người bắt Tông-Quả đến giết trước đi. » — Dương-Phụng dẫn quân ở ngoài không thấy phóng hóa hiệu lệnh. — Lý-Thôi

mình dẫn binh ra; gặp Dương-Phụng đến trong trại hỗn chiến đến canh tư; Phụng chẳng hơn, dẫn quân qua Tây-an đi rồi. — Lý-Thôi từ ấy quán thê lẩn suy; lại thêm Quách-Tị thường đến công kích; giết chết rất nhiều. Bỗng có người đến báo rằng: Trương-Tề thông lãnh binh lớn ở Hiệp-tây đến muốn khuyên hai người dãi hòa; và nói như người nào không nghe, thì đánh với người ấy. — Thôi muốn mua choặng lòng người, mới sai người đến trong quân Trương-Tề mà tin hòa. Quách-Tị cũng chỉ bắt đất đi, nên hứa ừ. — Trương-Tề đứng chiêu thỉnh Thiên-tử giá qua Hoàng-Nông. — Vua mừng phán rằng: « Trẫm lo đông-dò đã lâu, nay như dạng trở về thiệt vạng hạnh vậy. » Chiêu phong Trương-Tề làm Phiêu-kị tướng-quân. — Tề đưa lương thực rượu thịt cung cấp cho trăm quan. — Tị thả công-khanh ra, — Thôi thâu thập xe giá đi qua đóng, khiêng cựa quân ngự làm quân vài trăm, cảm kích theo hộ tống xe Loan-dư qua đất Tân-phong, lúc đến đất Bá-lãng, vừa rớt mùa thu, gió kim thổi dấy; bỗng nghe tiếng hét vang, vài trăm quân đến trên cầu, cản ngang xe giá. Hồi lớn tiếng rằng: « Ai đến đó vậy? » — Quan Thị-Trung, là Dương-kỳ giục ngựa lên cầu nói: « Thánh-giá qua đây, ai dám ngăn trở? » có hai tướng ra nói: « Bọn ta vưng Quách-trưởng-quân khiêng giữ cầu này, đừng phóng kẻ đến tề; đã rằng Thánh-giá, phải cho ta thầy vua, thì mới tin. » — Dương-Kỳ cuồn rền sơn lên. — Vua dụ rằng: « Minh trẫm ở đây, khanh sao chẳng trở lui? » Chúng đều bỏ vạng tuê, phân ra hai bên; xe giá bèn đi qua dặng.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO

Lạc tại kỳ trung.

(tiếp theo)

Tôi làm con nhờ khi huyết của mẹ sanh, rồi nghèo đói không lấy chi mà báo đáp, liêu thân phận nào kẻ chỉ một nhấm, nuôi cho mẹ qua đời thì cũng chẳng sống làm chi; thương vì thân da tuyết mình nhưng, trời nở ghét, làm cho thừa kẻ da đen mặt đỏ. Vì phải phận cao môn đại họ, xin thành thần cho lạng sống ba đảo, xui

bá toàn mà gặp dặng cửa cao; dặng giúp mẹ khỏi lao đao lặn dạn; dặng như vậy, dẫu biển cạn non mòn còn nghĩa nặng, quyết thờ người cho thịt nát xương mòn. » nâng khốc và nguyện như vậy, rồi lạy bôn lạy dữa trời. May dẫu đêm thanh trăng tỏ, Ông-Tử và Bà-nguyệt đi chơi, lòng nghe lời hiểu hữu trung trinh, động lòng mới kiếm người mà xe chi.

Ông Tô và Bà Nguyệt lúc thầy nàng Triều-Đông khốc than thân phận; vái mầu lời, động lòng mới khiến đi kiếm người mà xe chi. Ông Tô linh với bà Nguyệt rằng: « Chúng ta thầy người bị gian truân thương mà nói vậy, chứ mạng lý của người, mình chưa biết rõ. Vậy bà hãy ở đây mà chờ lão, để lão lên Bắc-Đẩu hỏi thăm, nếu số năng dặng dựa chỗ trăm anh, thì ta sẽ kiếm nơi quyền quý cho nàng ». Nói rồi mới đi qua hướng Bắc, đến động ờng Bắc-Đẩu vào hỏi nguyên do của nàng Triều-Đông, ờng Bắc-Đẩu đỡ bộ mạng số xem, thì thầy nàng Triều-Đông, cốt Long-Nữ. bị lợi vào mặt trong, lúc phạt bà đi chầu trời về, nên phạt xuống hạ dưới cho biết sự cực khổ. Và cũng có kỳ duyên với Khôi-Tinh. Nghe Bắc-Đẩu tỏ, thì ờng Tô vui mừng hết sức, mau mau trở về tỏ lại với bà Nguyệt, bà nấy cũng vui mừng giùm cho nàng Triều-Đông.

Vậy hai người mới giã nhau để buô đi kiếm Khôi-Tinh. Đến chỗ ỉnh ngoài đó Khôi-Tinh, cũng bị phạt nên xuống Trần-Thê, đang lãnh chức Phủ Doãn có vợ nhà giàu lớn, mà người vợ ấy cốt là con bạch lại. (Rái-Trắng) Tuy là vợ chồng chớ Khôi-Tinh không thích ý. Khôi-Tinh tên tại trần là Lê-Vương-Tiệt. Bởi sự may, nếu khiên: (Thiên lý hữu duyên năng kỳ ngộ) ờng Phủ-Doãn ấy Thiên nhậm đến xử của Triều-Đông. ờng tuổi lớn mà người hình dung tuấn tú, diện mạo đoan trang. Xem rõ thì lấy làm xúng dời đẹp cặp, với nàng Triều-Đông lắm. Lại thêm ờng Tô và bà Nguyệt xe quân xe quit xe cho đến mỗi chi thiệt sẵn, khiến cho Vương-Tiệt thương yêu nàng Triều-Đông lắm. Cho đến dời việc gia đạo với vợ nhà tan tã. Xem coi ấy, vốn lòng trời tiền định, lẽ nào mà mất thê dặng tương. Lúc dẫu Vương-Tiệt với Triều-Đông mà gặp nhau, những tương là trắng gió, ít dêm xuân, nào hay nói duyên kỳ ngộ, đá vàng xui nghĩa nặng. — Sau khi thiệt thương rớt, Vương-Tiệt đem nàng Triều-Đông về làm chủ quý, dãi ra mặt thắt gia, thì nàng Triều-Đông mới tin rằng

Trông dữa hâu,

(tiếp theo)

thần thánh rất linh, nên thường lập cho nhỏ những lời nguyên lúc nọ. — Đến lúc nhụy hống phát đạt, nuôi lão bà no cật âm thân, dặng vậy chừng nào thì nàng Triều-Đông trọng và cảm ơn của Vương-Tiệt lắm. Bởi vậy cho nên cử án tề mi bên chi gái, nung khăn sửa đắp tiết chi công. — Vương-Tiệt với Triều-Đông thiệt tình trong ân ái rài mặng nồng, còn bề ngoài chừa rõ ràng niếm phủ phụ. Vậy một buổi nàng Triều-Đông khốc mà than cùng chồng rằng: « Ông vớt dầm ơn tày non biển, quyết trọn thờ, cho đến nát thân này, xin trên thương làm cho rõ mặt đẹp mây theo tục lệ vợ chồng phải hôn nhưn giả thú; đã thương dặng xin lòng chớ phụ, hề làm ơn cho trót thì gọt phải cho trốn, liệu bề thương xin thương hãy trọn bề, nếu để vậy thê gian hay nghị-luận. » Vương-Tiệt nghe lời vợ thờ than phải lẽ tình lựa ngày mà tã hiệp lươn duyên. Tự hậu vợ chồng vui vẻ sang vinh, chồng phải nghĩa chồng, vợ tròn đạo vợ, làm quan đến trật phẩm triều-dinh, hưởng thọ dền mặng hạng rớt Khôi-Tinh về thượng dưới cũng Khôi tinh còn Long-Nữ lại Tây phương là Long-Nữ.

CHUNG

TRẦN-GIẢI-NGUON.

Quảng văn thi cuộc.

(cuộc thứ nhất)

Nay môn mở một cuộc thông đồng cho văn nhơn tài tử xa gần vui chơi với nhau cho dẽ. Tuy xa cách mặc dẫu, chớ cũng đồng thình khi. Xưa nay ai nầy đều biết bài thơ « Lão-kị qui-y » là hay, không ai họa lại được cho bằng. Vậy nay dời ngược lại ra để như sau nầy mà làm thử coi có hay chăng:

« Thanh ny hồi tục »

Xin chur dai nhơn tài tử có rảnh làm chơi, vạ chi cũng được. Làm rớt xin biên ra ký tên cùng để chớ ở, bỏ vào thơ gửi cho M. Huế, thấy giáo trưởng Bèn-tre, sẽ ra công khố, mới những kẻ lão thành văn nhơn tài tử nhóm lại duyệt coi sắp theo thứ lớp. Ba bài, thứ nhất, thứ nhì, thứ ba sẽ biên gờ. xin in vào Nhựt-rinh cho chur qui-viên nhơn lắm.

Lại thấy ấy sẽ kính gởi cho ờng chủ hút bài thơ thứ nhứt một bộ sách coi chơi, lấy tình con nhà mộ diệu với nhau.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES.

CÔNG-TI BẢO HIỂM NHƠN MẠNG
Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa
(LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại Saigòn, đường Bonnard số 39, xin kính rao cho thiên-hạ dặng hay rằng có một mình ờng ấy có quyền phép dời-lý, cho công-ti trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi. Ấy vậy, xin những người có cang dự dền việc lợi ích trong Công-ti, phải phòng ngừa kẻ lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà dền khuyến lơn cho thiên hạ làm theo các việc lý tài trái trong qui-chê chương trình của Công-ti.

Cáo Bạch.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí châu du, người hay suy nghĩ cùng kẻ yêu gây, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycero kola hay là Glycero-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bản tại tiệm thầy Bérenquier ở Saigòn, mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai thì giá làm quan.

BÓN QUÁN CÁN TÍN

Bón quán kinh ít lời trước kiêu lời với chừ qui hữu, sau xin trần tình cho rõ lẽ đục trong: Nhứt trình Nông-cỏ-min-đàm lập từ 1^{er} août 1901, đến nay, cũng gần giáp một năm, nhờ ơn của các qui-hữu mua mà xem đặng ba trăm hai mươi lăm vị. Xin chừ qui hữu xét coi anh em chúng tôi, chẳng những lỗ công mà thôi, mà lại lỗ tiền nữa. Tuy vậy mà đều làm hữu ít cho người, thì anh em chúng tôi đâu lỗ công đâu lỗ tiền, cũng chẳng mỗi chi, nguyện làm sao cho đến thành sự cho người mới thôi. Thương ôi! Chẳng những là ít người muốn xem mà thôi, mà lại trong số ba trăm hai mươi lăm người mua, thì có hai trăm lẻ đã trả tiền. Xin coi như vậy thì hẹp cho chúng tôi lắm.

Nay chúng tôi xin đem trọn những chừ vị chưa trả vô, nhứt trình này, đặng nhắc cho nhớ rõ, rằng gởi bạc đến cho bốn quán, dùng mà xài đỡ kéo lỗ nhiều lắm. Xin chớ phiền sao mà hỏi tiền, vì thiếu và lỗ nên phải hỏi.

HẠT TRAVINH

Ngày	N ^o d'ordre	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAO LÂU
1 ^{er} Août 1901	1	Điếu, hội đồng	Hòa-hào	1 Năm
"	2	Sơn-Phịch, cai-tổng	Bình-hóa	1 id.
"	3	Nguyễn-ngọc-Long, cai-tổng	Ngãi-thập	1 id.
"	4	Vô-vân-long, cai-tổng	Bình-khánh-thượng	1 id.
"	5	Nguyễn-khắc-Thành, cai-tổng	Bình-phước	1 id.
"	6	Nguyễn-vân-Hội, cai-tổng	Ninh-thuận	1 id.
"	7	Tăng-Rất, cai-tổng	Bại-dư, Ngãi-long-thượng	1 id.
"	8	Thạch-âm, cai-tổng	Hiếu-lử	1 id.
"	9	Hồng-khánh-Vân, phó-tổng	Tiểu-cán	1 id.
"	10	Nguyễn-vân-Búc, cai-tổng	Hương-nhơn, Ngãi-long-thượng	1 id.
"	11	Trần-vân-Tập, phó-tổng	Trà-nhiều-thượng	1 id.
"	12	Trang-vân-Chừ, cai-tổng	Thạnh-nguyên	1 id.
"	13	Sơn-Keo, cai-tổng	Kỳ-la	1 id.
"	14	Hồ-vân-Trạch, cai-tổng	Trương-lộc	1 id.
"	15	Phạm-ngọc-Châu, phó-tổng	Trương-lộc	1 id.
"	16	Phạm-vân-Lôi, hương-sư	Long-thê, Bình-trị-hà	1 id.
"	17	Nguyễn-vân-Phượng, hương-chủ	An-tĩnh, Thạnh-hòa-trung	1 id.
"	18	Trần-ngọc-Chừơng	Cần-huê, Bình-hóa	6 tháng
HẠT MY-THO				
1 ^{er} Août 1901	19	Đoàn-vân-Phú, Interprète	Tribunal	1 Năm
"	20	Đoàn-công-Luân, propriétaire	Mỹ-chánh, Thạnh-phong	1 id.
"	21	Nguyễn-vân-Bình, hội-dồng	Phong-phú	6 tháng
"	22	Ngô, cai-tổng	Lợi-Thuận	1 Năm
"	23	Hỷ, huyện	Cai-bè	1 id.
"	24	Tông, Interprète	Commissariat	1 id.

HẠT CÁN-THO

Ngày	N ^o d'ordre	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAO LÂU
1 ^{er} Août 1901	25	Vô-vân-Hương, hương-chủ	Mỹ-khánh, Bình-bảo	1 Năm
"	26	Bùi-hữu-Thoại, hương-thần	Nhơn-ngĩa, id	1 id.
"	27	Nguyễn-thành-Trị, hội-dồng-tham-án	Nhơn-ai, id	1 id.
"	28	Trần-thiện-Quê, hội-dồng	Trà-nóc	1 id.
"	29	Thức, Secrétaire	Perception	1 id.
"	30	Vô-vân-Huyền	Trần	1 id.
"	31	Phạm-tử-Xuyến, Interprète	all'ude M. de Gotte	1 id.
"	32	Phạm-quan-Phái, đội-bộ	Hậu-thành-dinh-an	1 id.

HẠT GÒ-CÔNG

1 ^{er} Août 1901	33	Dương-vân-Vang, secrétaire	Inspection	1 Năm
---------------------------	----	----------------------------	------------	-------

HẠT BA-RIA

"	34	Bùi-thành-Liêm, hội-dồng	Long-diên	1 Năm
"	35	Trần-quan-Thuận, huyện	E. V.	1 id.
"	36	Thiệu, secrétaire	E. V.	1 id.
"	37	Trần-vân-Hùng, cai-tổng	Phước-hưng-thượng	1 id.
"	38	Bước, phủ	E. V.	1 id.

HẠT GIA-ĐÌNH

"	39	Nhơn, secrétaire	id.	1 Năm
"	40	Phan-quan-Chân, secrétaire	id.	1 id.
"	41	Phạm-hữu-Thành, id.	id.	1 id.
"	42	Nguyễn-vân-Quyên, cai-tổng	Long-vinh-hà	1 id.
"	43	Nguyễn-lộc-Trình, cai-tổng	An-thành	1 id.
"	44	Xã-trường	Linh-chiếu-tây, An-diên, Thủ-đức	6 tháng
"				1 Năm

HẠT BÊN-TRÉ

"	45	Nguyễn-ruân-Huân, hội-dồng	Bảo-đức	1 id.
"	46	Lê-vân-Hồe, hương-chủ	Thanh-hòa, Minh-dạt	1 id.
"	47	Đoàn-vân-Song, cai-tổng	Minh-thiện	1 id.
"	48	Nguyễn-kiên-Hồ, xã-trường	An-thành, Minh-đạo	6 tháng
"	49	Nguyễn-trường-Hưng, phó-tổng	Minh-dạo	1 Năm
"	50	Phạm-trình-Tướng, cai-tổng	Minh-quới	1 id.
"	51	Nguyễn-tri-Tân, cai-tổng	Minh-trị	3 tháng
"				1 Năm

THÀNH SAI-GON

"	52	Học, huyện	1 ^{er} bureau Gouvernement	1 Năm
"	53	Trụ, Interprète	10, Pellerin	1 id.
"	54	Hiếu	Imprimerie Legros	1 id.
"	55	Sâu-hơn	Messagerie Fluviale	1 id.
"	56	Phong, Secrétaire	Imprimerie Popinion	1 id.
"	57	Thiệt, Employé	50, Boulevard Charner	1 id.
"	58	Nam, id.	50, Quai Arroyo chinois	1 id.
"	59	Linh, Employé	50, Quai Arroyo Chinois	1 id.
"	60	Michel, ChGr	Commis, à la C ^o Nationale	1 id.

NGÀY	N ^o s D'ORDRE	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA, BAO LÂU
1 ^{er} Août 1901	81	Chiêu, thôn-trưởng	E. V.	1 Năm
	82	Nguyễn-văn-Nhiều; Interprète.....	Tribunal.....	1 id.
HẠT SA-DEC				
	63	Nguyễn-tân-Quyển, Phó-tổng	Phong-mâm.....	1 id.
HẠT SOC-TRANG				
	64	Lê-quan-Minh.....	Thôn-dôn, Vàm giầy-tho.....	1 id.
	65	Huy-nh-văn-Bửu, cai-tổng	Bình-khánh.....	1 id.
	66	Trần-Ngọc-Bình, phó-tổng	Bình-khánh.....	1 id.
	67	Lương-dức-Ngài, cai-tổng	Bình-bòa.....	1 id.
	68	Trần-văn-Gióng phó-tổng.....	Bình-bòa.....	1 id.
	69	Trịnh-chân-Xương.....	Bảy-xâu.....	1 id.
	70	Trịnh-an-Dân.....	Bảy-xâu.....	1 id.
HẠT VINH-LONG				
	71	Võ-văn-bài Propriétaire	Hạnh-lâm, Bình-thiền	1 id.
HẠT CHO-LON				
	72	Nguyễn-hữu-Thường, cai-tổng	Long-hưng-hạ.....	1 id.
	73	Nguyễn-văn-Tĩnh hội-đồng.....	Long-hưng-hạ.....	1 id.
HẠT THU-ĐAU-MOT				
	74	Nặng, Propriétaire	Phú-cường.....	1 id.

CAO THI

Ông CANAVAGGIO, là chủ bán muối lục tỉnh rao cho những người hay dùng muối, hoặc người hạ bạc, hoặc người làm mắm dặng rõ trong hân muối của ông CANAVAGGIO tại Bắc-Liêu và tại Chợ-Lớn bán rẻ cứ mỗi một trăm kilo bán một đồng tám giắc. Nếu người coi tiệm bán mắc hơn giá ấy, thì phải tỏ cùng ông phân cho. Hay là người nào có muốn mua nhiều, thì phải gởi thơ cho ông bán cho. Và ông tỏ cho chư vị rõ

giá của nhà quan thuế ngoại ngạch, bán đến hai đồng ba cắc tư tại Chợ-Lớn, còn tại Bắc-Liêu 2 đồng bảy chiêm. Xem lại coi của ông CANAVAGGIO, bán rẻ hơn nhiều lắm, tại Chợ-Lớn rẻ hơn năm cắc tư, tại Bắc-Liêu hai cắc bảy chiêm, mỗi trăm kilo.

Như người khách nào mà ngăn trở đều chỉ, hãy tỏ cho ông CANAVAGGIO, tại đường Lagrandière số 84, Saigon.

NÔNG-CỎ MĨN-ĐAM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE.

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÁN NHỰT TRINH

Người bán quốc
mỗi năm.. \$ 9 00
Người Langsa
cùng ngoại-
quốc... 10 \$ 00.

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

SAIGON

ĐƯỜNG LAGRANDIÈRE, SỐ 84.

Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

ANNONCES

1^{re} Page le cent..... \$ 1 50
2^{de} Page le cent..... \$ 1 00
3^{de} Page le cent..... \$ 0 80
4^{de} Page le cent..... \$ 0 60

LỜI RAO

Ai muốn mua nhứt-trinh, hay là in việc chi vào nhứt-trinh thì cứ do Bến-quán chủ nhơn mà thương-nghị

Cầm không ai dặng in Tam-quốc lại như trước nầy vào các thứ sách hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng

Thương cỏ luận

(tiếp theo)

Cách buôn chung nhiều người dị quốc có gan làm, phí tiền bạc nhiều trong khi dậu, hoặc tiệm rượu hoặc tiệm cửa, sở phí trước nhiều lắm, mà người còn dám làm không sợ lỗ. Thì thường thường họ lời hời, có nghe lỗ dậu ? — Chớ vì như lập tiệm cầm đó là dều chắc lời; xin tôn bằng qui hữu rằng tính lập kéo mỏng lắm. Tôi ước ao hết sức

cho người bán-quốc lập dặng tiệm cầm đó rồi; sau ắt còn nhiều chuyện đại lợi nữa; hãy lập dặng việc buôn dể trước, rồi quen, sau buôn khó nữa dặng. Nếu dặng thì người nước chúng ta; hậu nhứt mới xuất dậu ra làm nghề buôn to bán lớn dặng. Còn như không dặng thì lấy làm tiếc cho người bán-quốc, bỏ lợi mà tiếm hại tránh dể mà đương khó, thiệt rất thiệt thay. Xét cho cùng dậu lời không nhiều, miếng có lời dặng lỗ, mà người bán-quốc có chỗ hiệp lậu bạn anh em rồi, trước vui về có anh em có bữa bạn, có chỗ cậy nhờ nhau nương tựa nhau; sau là dồng người nhiều trí, một ngày biện luận một chút, người nhiều trí chỉ dều có ích, người bực trung rồi dặng việc lời chung; thì nghệ năng sở sử; rồi ắt hóa dặng tự nhiên. Ví như bo bo không le không tính không hùn không buôn, thì từ một dều ai lo phận này, ai chẳng thương ai; thì là khổ cho trọn nước, chẳng có ích chi. Xin tôn bằng qui

hữu cho phép tôi chỉ một cách dè hệt sức vé phép rừ anh em hùn hiệp vốn lớn dặng lập tiệm cầm đồ, như lời tôi đã tỏ trong hai bài trước đây.

Trong một hạt Tham-biện, thì có quan Đốc-phủ-sứ, quan Phủ hay là quan Huyện, trên thì có ba ông lớn dưới có Thông-phán, Kinh-lic, Thông-ngôn, Ký-lục; như trong một tổng thì có Cai-tổng, Phó-tổng và Hội-đồng địa hạt; cũng như trong một làng có Hương-cả, Hương-chủ, Hương-trưởng, Hương-chánh, mấy hương chức vân vân. Xem coi trông mấy ông quan lớn nhỏ đó, mỗi ông cũng có bạn hữu tri thức với những nhà thượng-phủ trung và hạ phủ; có lẽ nào không? Vậy xin mỗi ông lớn nhỏ gặp lúc rảnh rang phần trần biện luận với nhau, cho đồng tâm hiệp lực dặng lập tiệm cầm đồ, định mỗi phần hùn là bao nhiêu, cộng là mấy phần. Luận an rồi, mỗi ông đều có bạn nhà giàu thân quyền tin tưởng với mình; ông nào đều biện luận với bạn ông đó. Đến khi tỏ cho đều rồi hện nhóm một nhà nào kia, một ông làm đầu, xuống ra cho phần mình đều lợi đều hại, nghe chung, đều phải đều quây cho rõ. — Rồi lập trường biên ông nào hùn mấy phần, tính cộng lại dặng bao nhiêu. Đến dặng vậy rồi, xin cho tôi hay, tôi đến một khi làm giấy hùn cho rõ giữa quan Lục-sự Notaire. Sau hết tôi nguyện hết sức tôi, mua cho dặng tiệm cầm đồ cho, đều ấy xin chú qui hữu dưng lo đến.

Vậy xin tôn băng qui hữu rảng ra sức nhọc giùm cho nhau, cho chuộc dặng tiếng lâu nay, người mình không biết làm ăn như dị quốc. Xin gán xin hãy gán, gán rồi phải nên.

(Sau sẽ tiếp theo.)

LƯƠNG-DÙ-THỨC, BÊN-TRÈ.

Tam-quốc-chỉ tục dịch

(tiếp theo)

Hai tướng về báo với Quách-Tị rằng: «Thánh-giá đã đi rồi.» Tị nói: «Ta biết muốn dời qua Trương-Tề, dặng cướp Thánh-giá đem lại Mi-Ô; bay sao dám thả đi qua.» — Bên chém hai tướng; dặng binh căng đèn. — Xe giá dặng đi đến huyện Ba-âm, nghe sau lưng, tiếng

hét rùng trời, cả kêu: «Xe giá chớ động.» Vua khốc phán với tôi đại thần rằng: «Vừa khỏi hang muôn lang, lại gặp miệng hùm, vậy thì nài sao?»

Chúng đều thất sắc. — Binh giặc tiệm gần; chửi nghe một dải tiếng trống, ở sau lưng núi kéo ra một tướng đi trước có một mặt cờ lớn, để hai chữ Đại-Hôn Dương-Phụng, dẫn quân đến hơn ngàn. (Nguyên trước Dương-Phụng từ bị thua Lý-Thôi, mới dẫn quân đón dưng núi Chung-nam; nay nghe Thánh-giá đến, mới ra báo họ). Lúc đó bài khai trận thế. — Trường của Tị, tên Thôi-Dồng ra ngựa, cả mắng Dương-Phụng là phản tặc. — Dương-Phụng cả giận, ngó ngoài trong trận, nói: «Cùng-Minh ở đâu?» Có một tướng tay cầm búa lớn, cỡi ngựa Huệ-Lưu sải ra, xóc lại đánh tên Thôi-Dồng. Hai ngựa giao nhau, đánh một hiệp, chém Thôi-Dồng dưới ngựa. Dương-Phụng. Thừa thế giết tới; quân của Tị cả thua, chạy lui hơn hai mươi dặm. Phụng bèn thâu quân, đến ra mắt lệnh Thiên-Tử. — Vua vô dụ rằng: «Khanh cứu mình trăm, thừa công chẳng nhỏ» Phụng cúi đầu tạ. — Vua hỏi: «Người nào chém tướng giặc?» Phụng dẫn tên tướng ấy lay ở dưới xe, nói: «Người này ở Hà-dông người Dương-quận họ Từ tên Dục tự Công-Minh.» — Vua vô về sự công lao của người ấy. — Dương-Phụng báo giá đến chỗ trú dịch nơi huyện Ba-âm. Khiên quân nấu nướng, và sắm y phục ở bàn dưng cho Hoàng-thượng. — Đêm ấy lệnh Thiên-Tử nghỉ trong dinh Dương-Phụng. — Quách-Tị thua rồi một trận; đến ngày thứ điểm binh riết đến trước dinh. — Từ-Dục đương trước ra ngựa. — Trọn đội binh lớn của Quách-Tị vây tám phía; lệnh Thiên-Tử và Dương-Phụng khốn tại cái tâm. — Trong lúc đang nguy cấp, bỗng nghe trên phía đông nam la hét cả rừng, có một tướng dẫn quân giục ngựa giết đến. Chúng giặc vô chạy, Từ-Dục thừa thế đánh riết; binh của Tị cả thua. — Người đó đến ra mắt lệnh Thiên-Tử, tên Đông-Thừa dồng Quốc-Thích. — Vua khốc tỏ những việc đã qua. — Thừa tâu: «Xin Bệ-hạ khỏi lo, tôi với Dương-tướng-quân thế giết hai giặc ấy, cho bình tịnh thiên hạ.» Vua khiên sớm qua Đông-dô. Lương đêm thánh-giá khởi trình, trước đến Hoàng-nông. — Quách-Tị dẫn bại binh trở về gặp Lý-Thôi, mới nói: «Dương-Phụng và Đông-Thừa cứu giá đi qua Hoàng-nông rồi;

nêu đến Sơn-dông, dặng vững chơn rồi, thì rao với thiên hạ, khiến các chư hầu xúm đánh bọn ta, ba họ, bảo thủ không dặng.» — Thôi nói: «Nay Trương-Tề bình cứ tại Trương-an, chưa khá khinh động; ta với người, nhưn vẫn hiệp binh một chỗ, kéo đến Hoàng-nông giết vua Hôn-Quân, chia hai thiên hạ, sao lại chẳng khá?» Tị mừng, chịu. — Hai người hiệp binh lại; theo dọc đường cướp giết binh kéo qua khỏi thì lấy sạch của người. — Dương-Phụng và Đông-Thừa hay binh giặc ở xa kéo đến, mới dừng binh, trở lại cả đánh với giặc nơi sông Đông-giang. — Thôi và Tị thương nghị rằng: «Bình ta đông, binh họ ít, chửi khá hỏa chiến thì dặng hơn họ.» Vậy Lý-Thôi ở bên tả; Quách-Tị ở bên hữu, tràng núi lập nội ao tới. Dương-Phụng và Đông-Thừa hai bên liêu thác mà đánh giữ cứng xe vua và Hoàng-hậu ra, trăm quan, cung nhưn phủ, sách, điện-tịch, mỗi vật đồ ngự dưng, đều bỏ rơi. — Quách-Tị dẫn binh vô Hoàng-nông cướp giục. — Thừa và Phụng báo thánh-giá chạy qua Hiệp-bắc. — Thôi và Tị phân binh căng đèn. — Thừa và Phụng một phía sai người xin dặng hòa với Thôi và Tị; một phía mật truyền thánh cả qua Hà-dông, kiệp với soái củ nơi Bạch-bà là Hàng-Tiên, Lý-Nhạc và Hồ-Tài, ba xứ quân binh trước đến cứu ứng. — Tên Lý-Nhạc này cũng là quán giặc trong rừng bụi tụ tập, nay việc cực chẳng đã mới triệu đến nó. Ba xứ quân ấy nghe Thiên-tử tha tội, lại cho làm quan, lẽ nào chẳng đến; đều kéo hết bốn dinh quân sĩ, nhóm với Đông-Thừa, một tay lay lại đất Hoàng-nông. — Thuở ấy Lý-Thôi và Quách-Tị đến chỗ nào đều cướp giục của bá tánh, kẻ già yếu thì giết, còn người mạnh mẽ thì bắt vô sung quân. Đến lúc dịch thì xuôi, binh dân ấy ở trước; đặt tên rằng: «Quân đêm liêu thác.» — Thế giặc lớn lắm. — Quân của Lý-Nhạc đến nhóm nơi Vị-dương. — Quách-Tị khiên quân sĩ đem y phục cùng vật kiện bỏ rải nơi dặng. — Quân của Nhạc thấy y phục đầy đất, đánh nhau đến mà lượm; đội ngũ đều lỏi hàng. Hai quân của Thôi với của Tị đánh đón bốn phía. — Binh của Nhạc cả thua. — Dương-Phụng cùng Đông-Thừa ngăn đỡ chẳng lại, mới báo giá chạy qua hướng bắc, sau lưng quân của giặc căng đèn. Lý-Nhạc nói: «Việc đã gặp rồi, xin lệnh Thiên-tử lên ngựa đi trước.» — Vua phán: «Trăm

chẳng lẽ bỏ trăm quan mà đi.» Chúng đều kêu khóc đi theo. — Hồ-Tài bị giết trong lúc loạn quân. — Thừa và Phụng thấy giặc đuổi theo gấp xin lệnh Thiên-tử bỏ xe giá, đi bộ đến mé sông Huỳnh-hà. Bọn Lý-Nhạc kiếm dặng một chiếc thuyền nhỏ, để làm ghe đưa. Thuở gặp lời trời lạnh lắm, Vua và bà Hậu gấn giắc nhau đều mê sóng; bờ cao xuống thuyền không dặng, còn binh ở sau lưng gấn đèn. Dương-Phụng nói: «Khả mở dầy cương cột lưng Vua thông xuống thuyền đi.» — Trong chòm dồng người, có Quốc-cử là Phục-Đức, trao ra một cây lụa trắng mười thước dư, nói: «Ta trong lúc loạn quân lượm dặng lụa này, khá tiếp với dầy kéo xe. Trong hành quân quan Hiệu-hủy tên Thương-Hoảng, dùng lụa quuyền bao Vua và bà Hoàng-hậu, khiến chúng trước dồng Vua xuống. Vua xuống thuyền dặng. — Lý-Nhạc cầm grom dưng trước mũi thuyền. — Anh bà Hậu là Phục-Đức cầm Bà-hậu xuống trong thuyền. Ở trên bờ còn nhiều người xuống chưa dặng, đánh nhau nhảy xuống thuyền, bị Lý-Nhạc, chém bỏ trong sông. — Đưa Vua và Hoàng-hậu qua mé sông rồi, thả thuyền lại trước các người, đánh mà qua đều bị đứt tay, tiếng khóc la rùng trời; đã qua dặng rồi thì kẻ tả hữu chỉ còn dư mười người. — Dương-Phụng tiếm dặng một cỗ xe trâu, chở Vua đến đất Đại-dương, hết đồ ăn; Đến tối ngụ nhà thường dân, kẻ nông phu nấu cơm dặng lên. Vua và Hoàng-hậu dùng cơm thô nuốt không xuống. — Ngày thứ chiều phong Lý-Nhạc làm chính bắc tướng quân; Hàng-Tiên làm chính-dông Tướng-quân; rồi dầy xe thánh giá đi tới. — Có hai tên đại thần tiếm đến khóc lay trước xe, là quan Thái-hủy tên Dương-Bảo, quan Thái-Bộc là Hàng-Dung. — Vua và Hoàng-Hậu đều khóc. — Hàng-Dung tâu: «Thôi và Tị hai giặc và hay tin lời tôi, tôi đánh liêu, đến nói với hai giặc bãi binh. Xin Bệ-hạ an bảo vóc róng.» — Hàng-Dung đi rồi. — Lý-Nhạc thỉnh vua vào dinh Dương-Phụng tạm nghỉ. — Dương-Bảo xin vua đóng Đờ nơi huyện An-ấp. — Thánh-giá đến An-ấp khổ không có nhà ở, Vua và Hoàng-hậu đều ở nơi lều tranh, lại không cửa mà gài, bốn phía rập gai, dặng che đờ. — Vua và các đại thần nghị việc trong lều tranh; còn các tướng dân binh nơi ngoài hè mà trần che. Bọn Lý-Nhạc chuyên quyền, nên trăm quan vừa có xúc phạm nơi trước vua có gây gổ. Vậy nên có ý dưng

rượu đục, cơm thối cho vua. Vua cũng gần gượng mà nạp lấy. Lý-Nhạc và Hằng-Dung lại liên danh báo tâu dùm cho bọn vô đó tâu tốt hơn hai trăm lần đều làm chức. Hiệu-bủ và ngự-sứ, khắc ấn chang kiệp lấy dúi gạch đỏ đều chẳng ra thể thông -Nói về việc Hằng-Dung đi nói riêng với Thôi và Tị; hai giặc này nghe thừa lời, mới thả cung nhọn cùng bá quan về. — Năm ấy thật mùa lắm, trăm họ đều ăn táo và rau; thóc dổi đầy đồng. quan Thái-thủ Hà-nội à Trương-Dương đưng gạo thạch; quan Thái-tâu Hà-dông, là Vương-áp đưng lụa là. — Vua vừa đặng an. — Đông-Thừa và Dương -Phụng thương nghị; một phía sai người sửa sang cung viện nơi Lạc-dương, vì muốn đem xe-giá về Đông-dò. — Lý-Nhạc không theo. — Đông-Thừa nói với Lý-Nhạc rằng: «Lạc-dương vốn chỗ của lệnh Thiên-tử đưng đó; còn An-ấp là chỗ đất nhỏ hẹp, làm sao mà dể dặng xe-giá, nay muốn vưng giá về Lạc-dương là lẽ chánh. Lý-Nhạc nói: «Bọn người phụng giá đi di, ta chỉ ở lại chỗ này». — Thừa và Phụng bèn phụng Thánh-giá khởi trình. — Lý-Nhạc thẳm khiến người kiết liên với Lý-Thôi và Quách-Tị, dặng đống cướp giá. — Đông-Thừa, Dương-Phụng và Hà-Tiên hay thừa mưu, luôn đêm bày bộ quân sĩ hộ tống xe-giá trước qua cửa Cơ-cư quan. — Lý-Nhạc hay, không chờ quân của Thôi và Tị đến, mình dẫn bốn bộ người ngựa trước đến truy căng. — Canh tư bên tả căng đến dưới núi Cơ-sang kêu lớn: «Xe-giá chờ đi, Lý-Thôi, Quách-Tị ở đây.» Làm cho vua Hiền-Đề lòng kính mặt rung; còn trên núi lửa sáng hừng dấy.

Chánh-Thị:

Phen trước hai giặc rẽ ra hai;
Lúc này hai giặc hiệp lại một.

Chẳng biết lệnh Thiên-tử Nhà-Hiến làm sao
khởi dặng nạng này, và nghe bài sau phán dãi.

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAYAGGIO

Trông dưa bầu,

(tiếp theo)

Từ ngày bỏ lột tới đất rới; tuy đeo đà yên;
chờ bụng kẻ trông không yên; ngày ngày sáng
sóc. giây lát coi chừng; lo sợ bá bang. Phan cả

để làm cho kiên lộn vào. Kiên lộn vào dưới
phần, chỉ cho khỏi bắt hơi mộng mới ra, lên mà
cần. Cần dức mộng thì còn gì lột dưa. Hột dưa
hư lấy hột đầu cho kiệp mà thôi, lớp sợ dể cần hột
tha đi. Bởi nhiều cơ tai biến không chừng, cho
nên kẻ làm phải biết trước, khi nằm hột cho
chơi, bỏ xuống hàng nào dư dặt hàng này;
lại còn lại một hai chén lại đem quân là mà bầu
riêng một chỗ nữa mà thay thế bù chỉ bỏ khuyét
cho chỗ hư hao thiêu thôn.

Cũng có khi coi dầy nhỏ bớt đi; ấy là theo
lực hột mạnh ở hê.

Khi dưa cất ngọn rói; chỉ nghĩa là không
cho bỏ ra đồng dãi mình mộng chỉ nữa. Ngọn
còn không, cho lựa là nhánh ngang. Chờ ngọn
bị ngắt thì nhánh ngang hay ngãh bảy ngánh
ba, vì ngọn nó bị tế, thì tức mình ngang dục
tung hoành; cho nên coi lơ ra đầu chặn cắt
đó mà bán cho dơn bà mua làm dưa, hoặc
luột, hay là nấu canh dậu mẫm cũng đặng.

Chẳng những là ngọn bị tế mà một mình
nhánh ngang tức phải tung hoành chẳng nói
làm chi; đến đôi mỗi mắt mỗi nước ra một trái;
chờ phải dể dặng thì một giáy năm bảy trái là
ít. Cũng bởi lơ đầu chặn đó, cho nên hai trái
dưa còn lại mới lớn đặng. Năm nào trời thuận
dắt tốt dưa cặp lồi 4, 5 tay thiểu gi.

Tại biến tự nhiên, về sự trồng dưa, là một
thứ vậy. Phải ráy thì ráy; còn bày thứ lứa thứ
hỏi, thứ sương, thứ gió thứ nào cũng dể duy
một thứ ráy lửa là dử hơn hê.

(Sau sẽ tiếp theo)

NGUYỆT-THẠNH: Đặng-dãi-Nhon

Quảng văn thi cuộc.

(cuộc thứ nhất)

Nay muốn mở một cuộc thông đồng cho văn
nhon tại từ xa gần vui chơi với nhau cho dể.
Tuy xa cách mặt dẫu, chứ cũng đồng thanh khí.
Xưa nay, ai này, đều biết bài thơ «Lão-kị qui-
y» là hay, không ai họa lại được cho bằng. Vậy
nay dổi, ngược lại ra để như sau này mà làm
thứ coi có hay chẳng.

«Thanh nị hỏi tục»

Xin chừ dai nhơn tài từ rành làm chơi vện
chỉ cũng được, làm rồi xin biên ra ký tên cùng
để chỗ ở, bỏ vào thư gửi cho M. Huế, thấy giáo

Trường Bèn-tre, sẽ ra công khó, mới những kẻ
lão thành văn nhơn tài từ nhóm lại dượt coi
sắp theo thứ lớp. Ba bài, thứ nhất, thứ nhì,
thứ ba sẽ biên gửi xin vào Nhựt-trình cho
chư qui-viên nhàn làm.

Lại thấy ấy sẽ kính gửi cho ông chủ bút bài
thơ thứ nhất một bộ sách coi chơi, lấy tình
con nhà mộ diệu với nhau.

Thi Phỏ.

Tiền Đốc-học: Thiên (Kiêu-công) thiên-nhạ
Rạch-giá.

1° Cao đình tiên biệt chén lưng voi,
Muôn dậm dẫu xa dạ chẳng dời.
Câu ngọc lời vàng hằng nhất nhỏ,
Ơn sâu nghĩa nặng dấm đầu phai.
Dặm ngàn kỳ kỳ khuyển đưng nệ,
Vực chín giao long chỉ chó sai.
Ơn dầy chẳng ơn ơn lại oán.
Oán mà chẳng nệ mà lại ai.

(ĐIỆP-THO-SƠN)

2° Tường ngày chia bước dậm voi voi,
Lời trước còn ghi dạ chẳng dời,
Đêm nguyệt rường trông màu chẳng lọt,
Chiếu mây cây ngóng sắc không phai.
Nước non chừng ấy tình dường ấy,
Vàng đá dẫu phai nghĩa chó sai.
Tay lại nắm tay càng bặt-biệt,
Dương-Quao qua đó biết cùng ai?

(TRÌNH-HOÀI-NGHĨA)

3° Quan hà mây độ chén dầy voi,
Hoạn lộ thấy toan gót ngọc dời.
Đường Hạnh tuy xa tình khó lọt,
Sân trình dẫu cách nghĩa nào phai.
Gió xuân chóng mát lòng dẫu phụ,
Mưa tiết gọi nuôn dạ há sai.
Bận nỗi Sài-gòn xa Rạch-giá,
Lời vàng câu ngọc biết cùng ai.

(TRẦN-DUY-THẠNH)

4° Lây chi làm bầu dặng vuôn tròn?
Đưa ban lên đường dạ héo dont
Dặm liễu ngâm người vấy liệp ngo,
Việc quan bặt-biệt chạnh lòng son.
Khuê lý cách bức ngày tha thiết,
Tông hạt xa xuôi tiêng véo von.
Trọng vọng cùng nhau vì nghĩa khí,
Bữa cơm hê nhớ nhớ nào ngon.

(ĐÌNH-THIỆU-QUANG)

5° Rạch-giá theo chơn, mây bữa tròn.
Đưa thấy xuông dặng trẻ dơn đon.
Ngày đêm tỏ vẻ tình chung thi,
Hôm sớm phán đoán nghĩa sất son.
Lúc hiệp một đoàn lòng hơn hỏ,
Khi phân đôi ngã dạ thon von.
Sài-gòn từ bữa về xa cách,
Thôn thôn gan vàng: khó ngũ ngon.

(TRẦN-DUY-THẠNH)

6° Đản dinh lán bước dậm trường đình,
Vàng đá trăm năm tạc tâm tình.
Thập đoàn nước non mây chắt ngắt,
Mặt mờ trời dật nguyệt linh-chinh.
Mây dứa dịch sử mai vài nhánh,
Hém chẳng chương dãi liễu một nhánh.
Thất theo chừa yên dể giải điệp,
Đông lầu trông điếm dục tàng canh.

(TRÌNH-HOÀI-NGHĨA) Quảng-nam-du-sĩ:
TÔ-THIỆN-THUẬT

Nguyễn phò Tô-thúc-Bi tam thập lục thể tôn. Kinh-soạn.

MUTUELLE de FRANCE et des COLONIES

CÔNG-TI BẢO HÌM NHƠN MẠNG

Bên nước Đại-pháp và trong các xứ thuộc địa

(LA MUTUELLE DE FRANCE ET DES COLONIES.)

Cáo bạch.

Ông Le Bret, là quản-lý Công-ti ở tại
Sài-gòn, đường Bonnard số 39, xin kính rao
cho thiên-hạ đặng-hay rằng có một mình
ông ấy có quyền phép đời-lý, chứ công-ti
trong Nam-kỳ và nước Cao-mên mà thôi.

Ấy vậy, xin những người có cang dự đến
việc lợi ích trong Công-ti; phải phòng ngừa kẻ
lộng quyền lấy thanh giá của Công-ti mà đến
khuyên lơn cho thiên hạ lầm theo các việc lý
tài trái trong qui chế chương trình của Công-ti.

Cáo Bạch.

Người dau mới mạnh, kẻ công việc nhiều,
người hay đi săn bắn, kẻ có chí châu du, người
hay suy nghĩ cùng kẻ yêu gáy, mà muốn phục hồi
nguyên lực thì phải uống thử thuốc hiệu Glycéro
kola hay là Glicéro-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bán tại tiệm thầy Bérenguier ở Saigon mới
về giá bôn quan năm tiền tây, còn mua một
lược hai về thì giá tám quan.

BÓN QUẢN CÁN TÍN

Bón quản kinh ít lời trước kiêu lời với các qui hữu, sau xin trấn tĩnh cho rõ lẽ đục trong: Nhứt trình Nông-cỏ-mín-đàm lập từ 1^{er} août 1901, đến nay, cũng gần giáp một năm, nhờ ơn của các qui-hữu mua mà xem đặng ba trăm hai mươi lăm vị. Xin chur qui hữu xét coi anh em chúng tôi, chẳng những lỗ công mà thôi, mà lại lỗ tiền nữa. Tuy vậy mà đều làm hữu ít sao cho đến thành sự cho người mới thôi. Thương các qui hữu! Chẳng những là ít người muốn xem mà thôi, mà lại trong số ba trăm hai mươi lăm người mua, thì có hai trăm lẻ đã trả tiền. Xin coi như vậy thì hẹp cho chúng tôi lắm.

Nay chúng tôi xin đạm trọn những chur vị chưa trả tiền, nhứt trình này, đặng nhắc cho nhớ rõ, ráng gởi bạc đến cho bốn quản, dùng mà xài đở kéo lỗ nhiều lắm. Xin chớ phiền sao mà hỏi tiền, vì thiếu và lỗ nên phải hỏi.

HẠT TRAVINH

NGÀY	Nos D'ORDRE	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAO LÂU
1 ^{er} Août 1901	1	Điêu, hội đồng	Hòa-hảo	1 Năm
"	2	Sơn-Phịch, cai-tổng	Bình-hóa	1 id.
"	3	Nguyễn-ngọc-Long, cai-tổng	Ngãi-thập	1 id.
"	4	Võ-vân-long, cai-tổng	Bình-khánh-thượng	1 id.
"	5	Nguyễn-khắc-Thành, cai-tổng	Bình-phước	1 id.
"	6	Nguyễn-vân-Hội, cai-tổng	Ninh-thuận	1 id.
"	7	Tăng-Rất, cai-tổng	Bãi-dư, Ngãi-long-thượng	1 id.
"	8	Thạch-âm, cai-tổng	Hiếu-tử	1 id.
"	9	Hồng-khánh-Vân, phó-tổng	Tiêu-cần	1 id.
"	10	Nguyễn-vân-Búc, cai-tổng	Hưng-nhon, Ngãi-long-thượng	1 id.
"	11	Trần-vân-Tập, phó-tổng	Trà-nhiều-thượng	1 id.
"	12	Trang-vân-Chữ, cai-tổng	Thành-nguyên	1 id.
"	13	Sơn-Keo, cai-tổng	Kỳ-la	1 id.
"	14	Hồ-vân-Trạch, cai-tổng	Trường-lộc	1 id.
"	15	Phạm-ngọc-Châu, phó-tổng	Trường-lộc	1 id.
"	16	Phạm-vân-Lôi, hương-sư	Long-thê, Bình-trị-hà	1 id.
"	17	Nguyễn-vân-Phượng, hương-chủ	An-tĩnh, Thành-hóa-trung	1 id.
"	18	Trần-ngọc-Chương,	Cầm-huê, Bình-hóa	6 tháng

HẠT MY-THO

1 ^{er} Août 1901	19	Đoàn-vân-Phú, Interprète	Tribunal	1 Năm
"	20	Đoàn-công-Luận, propriétaire	Mỹ-chánh, Thành-phong	1 id.
"	21	Nguyễn-vân-Bình, hội-dồng	Phong-phú	6 tháng
"	22	Ngô, cai-tổng	Lợi-Thuận	1 Năm
"	23	Hỷ, huyện	Calbi	1 id.
"	24	Tông, Interprète	Commissariat	1 id.

HẠT CÁN-THO

NGÀY	Nos D'ORDRE	TÊN NGƯỜI MUA	CHỖ Ở	MUA BAO LÂU
1 ^{er} Août 1901	25	Võ-vân-Hương, hương-cá	Mỹ-khánh, Định-bảo	1 Năm
"	26	Bùi-hữu-Thoại, hương-thần	Nhon-nghĩa, id	1 id.
"	27	Nguyễn-thành-Tri, hội-dồng thăm-án	Nhon-ai, id	1 id.
"	28	Trần-thiện-Quát, hội-dồng	Trà-nóc	1 id.
"	29	Thức, Secrétaire	Perception	1 id.
"	30	Võ-vân-Huỳnh	Trà-nóc	1 id.
"	31	Phạm-từ-Xuyên, Interprète	à l'étude M. de Cotte	1 id.
"	32	Phạm-quan-Phái, đội-bộ	Hậu-thành-định-an	1 id.

HẠT GÒ-CÔNG

1 ^{er} Août 1901	33	Dương-vân-Vọng, secrétaire	Inspection	1 Năm
---------------------------	----	----------------------------	------------	-------

HẠT BA-RIA

"	34	Bùi-thành-Liêm, hội-dồng	Long-diên	1 Năm
"	35	Trần-quan-Thuần, huyện	E. V.	1 id.
"	36	Thiệu, secrétaire	E. V.	1 id.
"	37	Trần-vân-hùng, cai-tổng	Phước-hưng-thượng	1 id.
"	38	Đước, phủ	E. V.	1 id.

HẠT GIA-ĐÌNH

"	39	Nhon, secrétaire	id.	4 Năm
"	40	Phan-quan-Chân, secrétaire	id.	1 id.
"	41	Phạm-hữu-Thành, id	id.	1 id.
"	42	Nguyễn-vân-Quyên, cai-tổng	Long-vinh-hạ	1 id.
"	43	Nguyễn-lộc-Trình, cai-tổng	An-thành	6 tháng
"	44	Xã-trưởng	Linh-chiến-tây, An-diên, Thủ-đức	1 Năm

HẠT BEN-TRE

"	45	Nguyễn-xuân-Huân, hội-dồng	Bảo-đức	1 id.
"	47	Đoàn-vân-Song, cai-tổng	Minh-thiện	6 tháng
"	48	Nguyễn-kiên-Hộ, xã-trưởng	An-thành, Minh-dạo	1 Năm
"	49	Nguyễn-tương-Hưng, phó-tổng	Minh-dạo	1 id.
"	50	Phạm-trình-Tường, cai-tổng	Minh-quới	3 tháng

HẠT THÀNH SAI-GON

"	52	Học, huyện	1 ^{er} bureau Gouvernement	1 Năm
"	53	Try, Interprète	10, Pellerin	1 id.
"	54	Hiếu, huyện	Imprimerie Legros	1 id.
"	55	Sáu-hơn	Messagerie Fluviale	1 id.
"	56	Phong, Secrétaire	Imprimerie l'opinion	1 id.
"	57	Thiệt, Employé	30, Boulevard Charner	1 id.
"	59	Linh, Employé	50, Quai Arroyo Chinois	1 id.
"	60	Michel, Chef	Commis, à la C ^{ie} Nationale	1 id.