

TUẦN BÁO NÔNG CỎ MÍN ĐÀM

01 - 44

TUẦN BÁO
NÔNG CỎ MÍN ĐÀM

01 - 44

01 - 8 - 1901

03 - 7 - 1902

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LAM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tức danh đường Kinh-lập) số 125. Xin anh em chú ý.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sốt dẻo và bánh sừng-bò chảy beurre (bánh mỡ)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mỡ, bánh bò chẻ mặt.

TẠI TỈNH MYTHO
Tiệm ngành ở đường mé sông chợ số 10. — Mỗi bữa đều có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhưt hảo hạng. — Có rượu chát, rượu bière, limonades. Có trừ nước đá.

Đủ thuốc y-dược tây. Nội hạt ai mua vật gì thì xin gọi mau mắn và từ từ hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre, Cãi-bè, Cãn-thơ, Hà-tiên Sóc-trăng, Vĩnh-long và Sa-déc, anh em ai muốn mua vật gì thì xin gọi thơ cho tôi, tên ROUX tại Mytho.

TẠI CAP SAINT JACQUES (Vũng-tàu)

Có tiệm và lò bánh mì tại đường de Lanessan. Lành nạp bánh cho các cơ binh. — Có gói bánh mì qua bán tại Bà-ri-a.

TỈNH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phố Châu-trần-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để lâu đừng đi đường, hay là đi rừng đi rú thì cũng có bán.

NĂM TÂN-SỬU

NGÀY LANGSA	THANG CHẬP LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG MƯỜI MỘT ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG CHẬP LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG MƯỜI MỘT ANNAM
1	DIMANCHE	21	CHUẢ NHỰT.	16	Lundi	6	Thứ hai
2	Lundi	22	Thứ hai	17	Mardi	7	Thứ ba
3	Mardi	23	Thứ ba	18	Mercredi	8	Thứ tư
4	Mercredi	24	Thứ tư	19	Jeudi	9	Thứ năm
5	Jendi	25	Thứ năm	20	Vendredi	10	Thứ sáu
6	Vendredi	26	Thứ sáu	21	Samedi	11	Thứ bảy
7	Samedi	27	Thứ bảy	22	DIMANCHE	22	CHUẢ NHỰT.
8	DIMANCHE	28	CHUẢ NHỰT.	23	Lundi	13	Thứ hai
9	Lundi	29	Thứ hai	24	Mardi	14	Thứ ba
10	Mardi	30	Thứ ba	25	Mercredi	15	Thứ tư
			Tháng 11 annam	26	Jeudi	16	Thứ năm
11	Mercredi	1	Thứ tư	27	Vendredi	17	Thứ sáu
12	Jeudi	2	Thứ năm	28	Samedi	18	Thứ bảy
13	Vendredi	3	Thứ sáu	29	DIMANCHE	19	CHUẢ NHỰT.
14	Samedi	4	Thứ bảy	30	Lundi	20	Thứ hai
15	DIMANCHE	5	CHUẢ NHỰT.	31	Mardi	21	Thứ ba

Saigon. — Imp. CLAUDE & Cie,

Le Gérant: CANAVAGGIO.

NÔNG-CỎ MĨN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÀN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc mỗi năm... 5300
Người-Lang-sa cùng ngoại quốc... 10 300.

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

SAIGON

Đường CAP St.-JACQUES, Số 12

ANNONCES

1st Page le cent..... \$ 1 50
2nd Page le cent..... \$ 1 00
3rd Page le cent..... \$ 0 80
4th Page le cent..... \$ 0 60

Tại Đông-dương
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

Lời Rao

Ai muốn mua nhứt-trình hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do bon-quán chủ nhơn mà thương nghị.

Cầm không ai đăng in Tam-quốc lại như trước này vào các thư sách, hay là làm riêng một cuốn cũng không đặng

Thương cở luận

(tiếp theo).

Tôi luận rằng người nước nani ta khi túng thiếu thì lo lẫn thờ thần, trong lúc đó một hơi thở, qua rồi thì không lo nữa; chớ chỉ mà tính thì là lập dựng tiệm cầm đồ.

Xin chur qui hữu xét và nghĩ lại cho kỹ mà coi, có phải là người mình những người có học ngan hay là bạc muốn thường ở trong nhà thì ít lắm, chớ như bạc trăm cùng là bạc chục thì trong mỗi một trăm nhà, thì có lẽ năm ba nhà có thường số bạc trăm bạc chục. Tôi xin hỏi một lời, như nhà có dư trăm dư chục, lúc cần ngân' cần tuôn thì làm sao cho có mà dùng? đi vay phải không? vậy chớ đi vay dễ hay là khó? Tôi nghĩ lúc đi vay khó lắm. Có phải là khó không? Làm sao mà đi vay khó vậy? Có phải là tại người ít có sự tính không ngay ngán thiệt thà; khi vay thì nói sự thật yếu trung tính đến đúng ngày giờ thì trả chẳng sai; vậy mà đến khi trả thì tiếng này tiếng nọ, dài không muốn trả. Vì những cớ không tốt đó mà làm ra sự khó vay. Ấy vậy lúc túng đi kiếm vay mà dùng khó lắm; đã biết rằng khó như vậy; làm sao mà không lo cho đến, không nghĩ cho xa; để vay mà chịu khó để mà phân nằng than thở, trong khi túng thiếu; mà không biết nghĩ ra một đờ chớ hữu

ích, để mà đỡ mình. Trong lúc túng thiếu, chẳng những đỡ mình mà thôi, mà lại đỡ người thân bằng cố hữu, bà con gần, anh em họ, cho có chỗ có nơi mà nhờ trong lúc túng thiếu. Xét lại thì sự tình đó cũng chẳng phải là tình không đáng, hề người mà có chí có trí, hề tình hoà ất phải ra chuyện; cho nên có câu « ngu gia thiên lộ tất hữu nhứt đật; trí gia thiên tất hữu nhứt thất ». Xin chừ qui hữu xét coi tiệm cầm đồ trong lục tỉnh, mỗi năm là bao nhiêu. Tôi coi lợi nhiều lắm; tuy là nhà nước định mỗi một trăm bạc, một tháng có hai phần, chớ tính lại thì là hơn ba phần. Vì sao mà hơn ba phần? Vì ai ai khi thiếu từ bạc chục đến bạc trăm, đến bạc ngàn, có vàng có đồ châu báu, đem đi cầm giá một đồng, cầm năm cất. Ai mà bỏ đồ mình không, chừa ra người đến nghèo lắm cực chẳng đã mới bỏ, những bỏ thì đúng sáu tháng đem ra mà bán, thì lời thiệt đúng hai phần chẳng thiếu. Vì như không bỏ, hoặc một hai tháng, hoặc ba bốn tháng, hề lúc kiếm có tiền thì đi chuộc, lên chừng một ngày phải trả nửa tháng; có phải là tính kỹ thì là hơn ba phần lời. Vì như vốn bạc muốn mà cho vay từ hai cho đến ba phần thì lời gấp một năm nhiều lắm. Tôi không hiểu vì có chí mà người annam ta không chung tiền hiệp vốn với nhau cho đông mà lập tiệm cầm đồ, cứ để cho người dị quốc lập; còn cầm cổ vàng ngọc chỉ thì người mình đi cầm. Xét lại thì thiệt cho mình hết sức, những đều phải làm, làm thì có lợi mà không thêm làm, cứ để tiền bạc của ai nấy giữ, nầy làm rặng; mà chớ cho đến khi túng thiếu thì than thì thở; qua túng thì thôi. Chớ chỉ mà xét thì có lẽ nào mà tiền bạc của nước mình mà người mình không dựng hưởng. Uống vì không xét, nên lợi của nước mình mà để cho người nước khác lấy hết. Xin coi lại nội hai mươi một hạt tham biện hơn mười nhà cầm đồ, thì lợi phỏng mỗi một năm cho ít đi nữa cũng có vài chục muôn bạc lợi; mà bạc lợi đó ai dám đến mà trả vậy? có phải là người mình trả không? Vậy thì của người mình trả; làm sao mà người mình không lập thế mà thủ lợi đó cứ để trả cho người dị quốc. Thiệt rất uống thay, thiệt rất thiệt thay!

Tôi xin một đếu nầy: người mà biết, hề khi túng thì lo lắng thờ than; biết vậy thì xin đóng tâm đồng chí với nhau, mà chung vốn hùn hiệp lại, dựng lập tiệm cầm-đồ là đếu đại lợi, ai ai

cũng rõ biết rõ thầy. Những người mà có dư dặng bạc trăm thì là hùng dũng; mỗi một phần hùn là một trăm; trong một hạt tham-biện kim cho ít hết sức cũng dặng một ngàn hùn; cộng lại thì là một trăm ngàn bạc; lập ra một tiệm cầm đồ trong năm đầu, với vốn một ngàn trăm bạc đó, và cầm đó và cho vay cho chắt có có đật, cho cầm nhà. Rồi qua năm thứ hai, hùn thêm vô nữa cũng một trăm thì lập; ra một tiệm nữa ở hạt khác; ấy vậy làm như lời đó mười năm, mỗi năm một trăm thì xem lại coi, mỗi một người dặng vốn ngàn mà thôi; còn trong nhà buôn dặng mười tiệm cầm đồ; mà mỗi tiệm số vốn dặng một ngàn trăm đồng bạc, chưa tính lời. Xin coi công chuyện có mười năm, mà người nước nam xem ra giàu là chừng nào; dị quốc xem ra chừng nào, thì kiến vì mình chừng này. Xin xét lại thì việc làm có khó chi, duy không tính, thì gọi khó. Ấy vậy dặng như vậy rồi thì người mà có hùn vô đó phải là vui, khỏi lo lẩn thờ than trong lúc túng bạc ngàn; vì có sẵn nhà buôn của mình, lấy bạc dùng trả lời rẻ. Vậy thì bạc của người mình, người mình thiếu, lấy mà dùng, trả lời thì bạc lời chia cho người mình; bạc của trời sanh ra trong xứ, thì người trong xứ giữ lấy mà dùng luôn luôn truyền từ lưu tồn; ai vô mà lấy dặng. Nếu làm dặng như vậy thì trong năm chục năm, hay là một trăm năm, thì người nước nam sẽ trở ra giàu có thanh lịch nhiều hơn trăm ngàn phần nữa; Nếu mà không lo không làm đã uống của trời đật, mà người lại cực khổ thêm. Xét tóm lại thì mỗi người đếu vốn có một trăm mà người cả nước trở ra giàu có thì đếu để làm lắm. Xin tính, xin nghĩ, xin lo, xin tiết, xin thương iây sở lợi của trời cho, bỏ thì uống lắm.

(Sau sẽ tiếp theo).
LƯƠNG-DỒ-TRÚC, BÈN-TRU.

Lược mĩ thị an.

Đời Hồn có tên Vô-Lực người nước O-Qua, ít học nghề văn, không thông nghiệp với vợ tên Nàng-O. Lời chưa loạn thì vợ chống của

nhỏ, trên vài mươi tuổi, nhà lắm thường kiếm vừa đủ độ nhứt, vì bền chống cùng bền vợ, đếu sanh trường coi nhà dẫu thường nông gia. Tương người chống đếu nhọt mặt vuồn, đứng không té chính, ngồi không vững vàng, nói năng lập dấp, bình dung có quái. tánh từ kiêu người hậu trước mặt bạt sau lưng; bắt tài, mà hay ở tài, vô năng lại thường tật năng. Còn tương Nàng-O thì đẹp lắm tuy người O-Qua mà lai đã nhiều đời, cho nên trắng da dài tóc, mặc mùi phương phi, đứng ngồi té chính, tai dài mũi lỏu, trắng rộng mặc trong, mày xanh cảm tròn. đếu ai ai xem đến đếu phải ngợi khng; tư chắt ông mình, duy thật sở giải, cho nên xảo trá độc hiểm, vậy mà tương tốt, bền dặng hưởng phú quý vinh huê, từ lớn trập trập. Vợ chống như vậy, mà gặp cuộc may lắm; có câu: « thời lai phong tông Đàng-Vương cát: »

May vì có Bắc-phiên đến xâm lăng O-Qua binh Bắc-phiên mạnh mẽ quá thường, thần thông biến hóa, đến đến lầy não cũng đếu cướp lấy đếu như lầy trâu trong đẫy. Gặp lời loạn thì quân tử thời, tiểu nhơn tàn, anh tài trí sĩ đếu bị tử tr quốc sự; duy còn những thất phu thất phụ thì bắt đật dĩ, phải chịu từng hòa theo Bắc-Địch. Cơn loạn anh Vô-Lực mới ra chịu làm chửc Đính-Trưởng, trong trí anh ta nghĩ rằng: « Tiên-trào Hồn Cao-Tổ cũng xuất tự Đính-trưởng chém rặng khởi nghĩa đến nên bực Đê-Vương; nay mình gặp lời loạn phải ra mà đua chen với thế may có dặng vinh hiển cùng người, chớ như đời bình trị thì mình tài năng chỉ mà tranh đua. » lập tâm như vậy mới ra lãnh chức Đính-trưởng lung chánh Bắc-Phiên, tục thường nói: « buôn trị sao bằng bán loạn ». Nàng-O sáng thế chống làm Đính-trưởng buôn bán lấy của nước mình bán cho Bắc-Địch, lấy một bán trăm, mua mười bán ngàn. Người có mạng trời đật giúp công, Quĩ thần phò trợ trong một ít năm, bạc tiền đầy lỏm, lúa gạo trắng kho. Nàng tánh sáng tinh ra chuyện, trong xứ hề thầy nhà nào giàu có

con cái ham chơi; thì lẩn la miềm nở thiết đãi bì bằng, em em cháu cháu, chị chị anh anh, không trông thiếu mà trao tiền, chẳng chớ nghèo mà giúp vốn, bạc nén vàng thoi, tiền trăm đốn đần. Thường con trẻ nơi nhà phú hậu tánh ham chơi hoan dặng, tục thường; thầy sáng tiến người giúp tương thương, chơi bài bạc diêm dặng phỉ chi, liêu vừa đứng gia xỉ tài vật, thì tịch thâu lấy hết vào tay, làm như vậy ít năm thì gia tài sự sáng của người trong xứ đếu về tay độc hiểm; hiểm mắng rặng xem đến chĩn ghê. Nhưng vậy mà trời đật sanh ra: Kể ít trí bị lương rói cũng không biết. Trong mười bọm bị rói, may có một người mới rỏ. Vậy chớ cũng chẳng chi? « O! thời tay đã nhùng chảm, đại rói biệt có khôn làm sao xong. » Ấy là một người trong mười, còn chín bọm nợ, đến nghèo nàn khổ sở cũng chưa biết cách lược mĩ thị an của Nàng-O: Đếu tướng là hảo tâm. Cách lược mĩ của vợ chưa mây; tánh lược mĩ thị an của chống hơn nữa: Sau khi làm Đính-trưởng, mới miru với vợ rằng: « Muốn cho nên công chuyện dặng giàu sang hơn người ta, thì mẹ trẻ cứ giữ sự Lý-tài, cho vay buôn bán khác bạc lung dữ chi thì làm, chớ có sợ người chê cười, đến bà đừng ngại, còn tôi thì cứ để thừa cho mẹ, tôi để làm mặt nhơn nghĩa với người ta, về việc tiến tài thì tôi gia dò không thêm ngo đến, dặng cho thiên hạ khen tôi; nếu tôi có danh thì che lấp sự độc nghiệt của mẹ dặng; mưu đó là thâm lỏm, người đời cũng ít kẻ biết dặng sự kính nhiệm của vợ chống mình. Tôi mà bảo vợ làm vậy dặng có lợi nhiều mà lại có danh thêm, tôi làm danh nhơn đức, vợ làm lợi cho nhiều, có phải là danh lợi lưỡng toàn không? Lúc mà vợ làm dư tiền bạc nhiều thì ta dãi người huy hoat; cách dãi người cũng là hữu ích; hề mình làm Đính-trưởng thì làm quen với Huyện quan, nha mục, trong một tháng vài lần tiết tốt, rượu bở đào bộng cút sáng bày, sơn trần hải vị sấm nhiều, cho thượng tử xoi, ất người thương vì mình thêm nữa. » Vợ

bóng mưu luận an bài vợ lo việc vợ, chống giữ việc chống; làm mặt như tử, chiều thượng ti dai cao dẳng. Làm những điều lược mĩ như vậy, mà lần lần lên đến bậc tông trần, danh vang huê hạ, tiếng nước cõi bờ; sang giàu ít mất dăm bì, còn thân thể, không người sánh kịp. Sinh làm con người mà xảo trá, thì quá khéo làm cho người thường ít hiểu dặng, ít thấy dặng, duy một hai người tri sĩ tài hơn dóm đến chỗ xét đến nơi, mới hiểu rõ; nhưng vậy mà một vài người biết, cũng khó cãi với muôn vàng người chưa rõ; bởi vậy cho nên để cho kẻ dối dời, làm điều lược mĩ dặng; quan trên vì miếng ngon vật lạ mà thương, còn dân dưới thấy vinh sang mà kính. Đền khi phú quý vinh huê nhiều, lại quên mình là O-Qua, lại ghét dân đồng-quốc chề rắng nước mọi rợ mang đi; ra Bắc-phiên thanh lịch, rắng nề nước đồng tiền; bởi vậy mới toàn da từng hóa Bắc-phiên, việc ăn ở mỗi đều đều bắc chúc. (Thẹn thay ngồng lộn hạt bầy, hổ bầy gà chung xóm phụng.)

(Sau sẽ tiếp theo)

Di-Sư-Thị.

Tam-quốc chi tục dịch

(Tiếp theo)

Lúc ấy ở sau lưng Viên-Thiệu, Nhan-Lương với Văn-Xù đều rút gươm trần ra; còn người cha Tôn-Kiên đứng sau lưng Kiên, là Trình-Phổ, Huỳnh-Cái, Hàng-Phủ, cũng đều cầm dao. Các chư hầu xúm lại khuyên giải mới thôi. Kiên tức thì lên ngựa, giở trại bỏ Lạc-Dương mà đi. Thiệu giận lắm, bèn viết một phong thư sai người tám phúc liền đem qua đất Kinh-Châu, trao cho Thứ-Sử là Lưu-Biểu; trong thư bảo dẫn đường mà đánh cướp Tôn-Kiên, qua ngày sau, quân phi báo rắng Tào-Tháo rược theo Đông-Trác đến Vinh-Dương thua. Trác trở về. Thiệu nghe, mới bảo người tiếp Tào-Tháo tới trại, dọn tiệc, mời hết thầy án tiết uống rượu cùng Tào-Tháo mà giải buồn. Khi đương yên ấm, Tháo thang rắng: « Ta hỏi mới hưng đại nghĩa vì nước trừ giặc, các ông đã trưng nghĩa

mà dền dấy; Vậy Tháo trong lúc dấy, ý muốn phiên các ông, dẫn chúng Hà-Nội đến bên Mạnh-Tân Tào-Tháo, các chúng tướng xúm mà cõ thù nơi Thành-Kiểu, dặng mà chìm cư kho sảng; lập đường Huân-Viên-Đại-Cổ, dặng chề nẻo hiền rồi đem quân Nam-Dương đến trú nơi Đơn-Tịch tuộc vào cửa, Vũ-Quan, dặng rúng động ba chỗ giúp, cõ phải là mây chõ dều thành cao lũy sâu không thể chi mà dánh cho dặng; Vậy chúng ta thêm nghi binh ày là lam cho thiên hạ chầy hình thể mạnh mẽ, dặng thuận theo chúng ta mà giết dứa phảo nghịch, vậy mới lập định thiên hạ lại. Bề dền nay chậm trễ, không thẳng tới, thất thiên hạ chí vọng. Tháo thiệt lầy lăm hồ thám lăm; Nghe mây lời ày Thiệu cùng mây chư hầu, không có một lời mà đáp lại dặng. Lúc tăng tiết rồi, Tháo dóm thầy bọn Viên-Thiệu, dều sanh lòng riêng, liệu việc bất thành, nên dẫn binh đi qua Dương-Châu. Công-Tân-Toàn nói với Huyền-Đức, Quang cùng Trương rắng: « Viên-Thiệu làm không xong, lâu ất có biên chi cho bằng, chúng ta về ». Nói rồi khiến cuốn trại qua hướng bắc, đi đến Bình-Nguyên mới báo. Huyền-Đức làm tướng đất Bình-Nguyên; còn phận mình về giữ chỗ cũ dặng dưỡng binh. — Thái-Thủ Giảng-Châu là Lưu-Đại hỏi Thái-Thủ Đông-Quận là Kiều-Mạo, mượn lương, Mạo từ không cho mượn. Đại đem binh tuộc vào dinh giết Kiều-Mạo, còn hết thầy binh chúng của Mạo dều hàng dều Lưu-Đại. — Viên-Thiệu thầy chúng đi tăng hết, mới dờ trại kéo binh, bỏ Lạc-Dương đi qua Quang-Động. — Đoạn này nói về quan Thứ-Sử kinh-châu, là Lưu-Biểu, tự Kiên-Thăng, người quán nơi Sơn-Dương Cao-Binh cũng đồng tôn thất nhà Hởn, lúc còn nhỏ ra kết bạn với danh sĩ, cho nên có tiếng đồn đất Giang-Hạ có tám người tuấn-khiết: một là Biều với bảy bõm nữa; Người Nhữ-Nam tên là Trần-Vũ, tự Trọng-Lân; đồng quân dờ tên Phạm-Bàng, tự Mạnh-Bát; người nước Lô, tên Không-Giục, tự Thê-Nguon; người Bộc-Hải, tên Phạm-Khương, tự Trọng-Chon; Người Sơn-Dương tên Đường-Phu, tự Văn-Hửu; đồng quân dờ tên Trương-Kiệm, tự Ngươn-Tiệt và người Nam-Dương tên Sấm-Kinh, tự Công-Hiền; Lưu-Biểu bạn với bảy người đó. Lại có người đất Giêng-binh là Phù-Lương với Phù-Việt; người đất Trương-Dương là Thái-Mạo, dều là kẻ phụ tá Lưu-Biểu. Lúc coi thơ Viên-Thiệu gửi

dền, rồi liền sai Phù-Việt và Thái-Mạo đem một muôn binh dón Tôn-Kiên. Kiên và binh gia vừa đến, thì Phù-Việt bài khai trận thế dục ngựa xông ra. — Kiên hỏi rắng: « Phù-Anh-Độ làm sao đem binh dón ta. » Việt rắng: « Người đã làm tội nhà Hởn, sao lại đi giàu àn ngọc của vua; mau mau trả lại thì ta thả người đi về. » Kiên giận mới khiến Huỳnh-Cái ra dánh. Thái-Mạo múa dao dánh; chừng vài hiệp, Cái dánh trúng nhằm yếm đồng nơi ngực Mạo; Mạo trở ngựa chạy dái. Tôn-Kiên thừa thế dánh tuộc qua cửa ài; sau lưng nghe chiến trống rần rần là đạo binh của Lưu-Biểu kéo đến. Tôn Kiên ở trên ngựa chào mà nói rắng: « Kiên-Thăng cơ chi mà tin thơ Viên-Thiệu lại bức bạn lân quận với nhau? » Biều đáp rắng: « Người giàu ngọc tí, dặng đem về nước người sao? Kiên lại rắng: Ta mà có vật ày, thì phải bị ch t về mũi dao tên. Biều rắng: Nếu người muốn ta tin, thì phải để ta xét coi. Kiên nổi giận, nói rắng: Người sừ chi mà khinh ta vậy? Vừa muốn giao binh thì, Lưu-Biểu thời binh. Kiên bèn dục ngựa theo rắng, hai bên núi binh phục kéo ra, dặng sau là Thái-Mạo và Việt cẳng dền; xúm vậy Tôn-Kiên khôn tại cai tâm. Có câu rắng: « ngọc tí rắng về không chỗ dặng, cũng vì báu ày động binh đao. »

« Tôn-Kiên bị vậy lẽ thoát thân làm sao để lại sau phân giải »

(Sau sẽ tiếp theo)

CANAVAGGIO.

Mạt hiện hổ ẩn

Đời trước có một người đạo nhơn, tu tâm dưỡng chí, cư chuyên một nghề trồng cây và nuôi vật: trâu, bò ngựa, lợn, dê, ông giao cho những đạo chúng nuôi dưỡng và trông tưới cây cỏ. Những mây đạo chúng theo ông thì chăm thì nuôi lục súc báo tốt sanh sang nhiều lắm; và vun tưới cây cỏ thành mậu. Bởi vậy thường đem ông đạo-nhơn bán huê quả và bỏ lợn ra dặng nhiều tiền lắm, rồi ông đem tiền đó mà làm nước giúp cho kẻ nghèo khổ. Một ngày có một tên lái buôn dền hỏi mua một trăm con dê, anh ta có lòng gian tham của người, nên kim thể ần lặn một con Đảnh giá dặng rồi anh ta trả tiền chín mươi chín con mà

thời. Lúc ông Đạo nhơn thả tiền, ông tưởng bụng người ta như bụng ông, tin không thêm; dền lại làm chi, trao tiền thì ông lầy bỏ vô rương; rồi sai đạo chúng dắc anh lái buôn dền chuẩn mà lựa dê. Anh ta chọn đủ một trăm con, trong lòng lầy làm mừng lắm, vì chắc ý dặng một con khỏi trả tiền. Ai dề lòng trời công bình, lúc đuổi bầy dê ra thì có chín mươi chín con chịu đi dề khiên, còn một con thì nó vùng vãn không đi, đứng chỏi lại. Anh ta thầy vậy tức mình lắm, lầy roi dánh, lầy chon dạp, nó cũng không đi, nó cứ đứng đó kêu la mà thôi, dền lúc giận quá mới nhảy lại nắm sừng nó mà kéo thì, nó cụng lại anh va có dậu và đau lắm phải la lớn lên. Chừng đạo chạy ra xem lầy lăm lạ, dề sao lại sanh chứng không đi, thường thường dề biền lăm. Ông Đạo nhơn-dền xem mà nói với anh lái buôn rắng: « Hoặc là ông quên tính tên con dê này, cho nên nó không chịu theo ông ». Anh bõm thẹn mà thú Thiệt rắng: « Thưa ông thật tôi có ý gian của ông một con; trời không cho, vậy bây giờ tôi xin trả đủ cho ông ». Khi trả đủ tiền rồi, con dê đi ngay theo đoàn dê trước, chẳng có một chút kinh không nữa.

(Khuyến hồi chớ gian tham mà làm chi).

CẨM LAM HUỆ-THƯƠNG.

Truyện tử bất ngữ.

(Ma mọc lông xanh)

Đời vua Càng-Long năm thứ sáu, đất Hồ-Châu có tên Đông-xương-An dền Sơn-Tây, Huyện Bình-Thánh, về thuật chuyện lại, nói rắng, người ở huyện ày nói với anh ta rắng, trong huyện có một cái chùa lâu năm thờ ba ông: Ông Lưu; ông Quan, ông Trương, cửa chùa thường đóng khóa lại, bề dền khi xuân thu mới mở ra, người ởn rừng chùa ày có ma, nên không ai dám ở gần. Một ngày kia có tên bán dê giặc bầy dê đi dền đó, trời vừa chiếu, không có chỗ ngụ, xin vô chùa dặng ngủ. dân gần gần mới mở cửa cho vô ngủ. Anh bán dê về mình không sợ chi, mới vào, cho dê ngủ trước sân chùa, còn một cầm con roi, thấp dền vào chùa ngủ, tuy rắng không sợ chớ lúc vãn, sấm thị cũng dục mình, dền canh ba dứi, cũng chưa ngủ được; thành linh nghe dứi hương An có tiếng động, hình như có vật

chỉ nhảy ra. Anh ta mới cảm thấy lại soi coi; thấy một người dài hơn bảy tám thước, hai con mắt sẫm mà đen, ngó ra chớp sáng, lớn như trái hồ đào dưới cỏ thì mọc lông xanh đờn, dấy mình như mặc áo tơ; ngó anh ta hai tay bóc hười như hình đánh hơi; hai bàn tay có móng dài nhọn, mới chạy lại chụp anh bán dê. Anh có roi cầm sẵn trong tay, đánh xuống một roi; con yêu dục roi cần nát; ánh sợ bèn vọt chạy ra chùa, nó rượt theo gần đến; anh ta tuốt bò lên ngọn cây; nó không thấy, mới trở về bên mặt. Anh ta mới la lớn người nhóm lại đồng nghe nói đùa lạ, xúm vô chùa coi; thấy dưới hương án có một viên đá có khối đen bay lên mà không dám động dền. Chạy đi báo quan, quan sai người đến, dẹp hương án cạy cụt đá, đào xuống đất cách một tấc, thấy một cái hòm gỗ mục, trong hòm thấy người ta, tuy áo quần mục, hết mà xát hầy còn tươi, mọc những lông xanh, như hói anh bán dê thấy vậy. Quan khiêng chắt lửa củi thiêu thầy đó thì nghe xèo xèo và máu chảy ra. Từ ấy dền sau thì trong chùa đó hết yêu dữ nữa.

(ai ai nghe đều nhồm gáy).

NGUYỄN THIỆN KÊ CHO-LOAN.

Đời cỏ kỳ quan

Trong Nông cỏ mìn đàm này, ông Lương-Dù-Thúc cố đàm chuyện nghĩa thú; ông cho để rằng: « chuộc hầy còn có nghĩa người há chẳng làm hơn. Ấy là cổ tích xuất từ Liễu trai chí dị để mà khuyên thiện. Nhưng vậy mà đời nay có nhiều dều cũng đồng như cổ tích, nếu mà chúng ta lúc này, không dùng có sao cho có kim, còn chẳng dùng kim làm sao? Đời sau cho ra có. Bởi vậy tôi tuy người v bất đạo hơn, song có chỉ khuyên hơn tự thiện. « Mỏ-phật » tôi dóm thầy chủ nhưn nhưt báo, đã có lòng là vật ích nhưn, tuy tu hạnh chớ cũng biết một vài dều lấy thời vu ngắm xem mà nghiệm cổ « Nam mô a di đà Phật », xin thiện nam tinh nữ cùng chừ pháp chừ tăng vị nào có xem chơi truyện này mà có thấy lời tôi sai siển, cung niệm a-di, xin miêng tội.

Lời tiết hạ trong năm nay, tôi ở chùa Tân-Nhuận dền Bền-tre, trước là viên ban, bởi phân cách đã lâu, sau mua một ít món đồ dùng nơi chùa; tới dền nhà một qui nhưn-cựu giáo thọ

ở tại chợ Bền-tre tánh Nguyễn tự Việt, vốn là người đồng hương cùng tôi, phân cách nhau đã lâu, cũng bởi sĩ cát hữu chí: kẻ xuất sĩ người qui y. Tôi gặp qui vị ấy; người sĩ nhưn cho nên cư xử cũng hơn bức dung nhưn; khi thấy tôi vui máng bày ra mặt, mời hêt tinh bảo tôi ghé lại nhà, động cho thỏa tình tông giáo. Tôi thấy người đã xử nghĩa tôi dều dầm trái lòng; tôi mới ghé lại chuyện trò một giây lát; hể ban cô tri khi tuổi trẻ, lúc tái ngộ, thì vui nói chuyện đồng dãi, luận bàn thế sự. Trong khi luận đến việc đời, về sự nhơn tình lãnh oán. Ông giáo đó mới thuật lại với tôi một dều, nghe thiệt cũng là hi hữu, còn xét lại cũng chẳng khác xưa vì vậy tôi gọi cho ông Dù-Thúc xin đem vô nhưt báo Nông cỏ cho chừ qui vị xem chơi Truyện như vậy:

« Một ngày kia, ông Giáo đó quét dọn bâng thờ của người trên trước, thầy gõ dựa để thờ lũng đồ gòn rã, thì ông mới lấy qui vị quét mà xem coi, thầy trong lò có bèn con chuộc con còn đồ lỏi; ông mới hiểu rằng chuộc cần lũng gõi dặng để; con mới thầy gõi lũng gõi muốn đàm mây con chuộc con đó bỏ xuống sông cho cá ăn; rồi ông lại nghĩ, trời sanh loài chuộc bỏ, vì nó có mang mền, lẽ phải để, để thì phải làm ở, ấy là lý tự nhiên của tạo vật; còn chuộc mẹ mà cần gõi dựa thì nó nào biết rằng gõi, là vật chi, nó biết là gõi gòn mà thôi, miêng là cho êm chỗ cho con nó nằm, thì nó cần, chớ lẽ nào mà nó biết vật ấy của người cần dùng, xét kỹ thì nó không lỏi chi mà hại con nó ội nghiệp. (Xét và nghĩ như lời ông giáo ấy thì thật là người đại độ xem ra cũng dằng người cách vật). Vậy ông mới lấy một cái đĩa lớn, hốt gòn lỏi ở trong đĩa, rồi bỏ bèn con chuộc đồ, vô đồ để tại gõi dựa, dặng lấy cái gõi cho vợ và lại; Đền tôi, ước canh hai, ông lại xem coi thì bèn con chuộc con đã mờ rồi, còn đĩa với gòn mà thôi. Ông mới nói với bà rằng: « Vật chuộc: nó khôn thiệt, biết động ở con nó, nên nó tha đi mất. Nếu tôi giết con nó, chắc nó buồn rầu lắm, vì đi kim ăn mà nuôi con, để con mắt không biết chêt sông, ắt phải buồn rầu lắm ». Cách chừn ba bữa mở tủ áo ra thì thấy bèn con chuộc con nằm trong tủ, tướng giấy cho vay, tờ mua dật và hai ba cái giấy bạc trăm cũng tướng bỏ từ dồng, mà không có vì sợ dền cái nào hết, duy xé những giấy tờ giấy bẻ

xé vun vẫn mạnh mún ra, dặng lỏi cho con nó nằm. Ông giáo thuật việc chuộc ấy cùng tôi, rồi ông hỏi tôi như vậy: « Thấy xem coi con thú vật là giống chuộc mình xử phải với nó thì nó cũng có lương tâm, biết cảm ân mình, cho nên nó mới chừa những đồ trọng của mình ra, ấy vậy thì chuộc cũng có tánh linh, biết phải biết quấy, biết ân biết oán » Tôi trả lời cùng ông giáo đó rằng: « Phải vậy, làm phải gặp phải, làm quấy gặp quấy, thiên vông khỏi khỏi, sơ nhi hải lậu ».

Rồi tôi kiêu ông lời vé, dền nay nghĩ chuyện đời này như vậy, cũng chẳng khác chuyện xưa, cho nên gõi cho ông Dù-Thúc xin đàm vô nhưt trình dặng cho chừ qui vị nhàn quan vị lời quẻ kịch của một tên cuốn tăng. Như tôi dều không vui cũng hữu ích, nếu mà sánh lời kẻ cuốn phu, thì cũng có chỗ hi xã cho tôi.

« Nam mô Quang thế âm bô tát ».

Tân-Nhuận THOÀN SƯ.

Phép cho bú, cho ăn

(Tiếp theo)

ĐOẠN NHƯ.

Con nít mới sanh ra dặng 16 cho tới 18 tháng thì lập nó bỏ sữa lần lần dặng. Nhưng vậy trong đó phẩm thực của nó phải lấy sữa làm gốc mà nuôi nó cho giáp ba năm.

Hoặc như cho ăn nước canh chi để tiêu nầu với gạo cũng dặng, hay là bánh mì, bột sam, trứng gà, hay là các loài rau khoai nầu cho như (Như là đậu, khoai mỡ, khoai lang, khoai tây, các thứ đậu khoai khô về thổ sản).

Chẳng nên cho uống nước là (Nước không nầu) phải nầu luôn luôn để nguội mà cho uống, vì nước lã, nước sông (sanh thủy) hay làm cho nó phải khôn nạn, như thổ tả vân vân.

PHÉP DƯỞNG DỤC CHUNG.

Phải giữ con nít cho thiệt sạch sẽ; Lúc nó mới sinn phải dùng kéo mà cắt rún nó và bao buộc sạch sẽ cho khỏi chừn tế phong cùng phong độc hay làm cho con nít phải chêt nhiều quá. Mỗi bữa phải hãm nước ấm ấm mà tắm cho con nít, hay là dầm nó trong thùng chừn 3, 4 phút trở lại.

Mỗi ngày phải lấy nước trong sạch nầu chín để nguội mà rửa hai con mắt nó. Không nên lập nó đi sớm quá, phải đợi cho được 12 tháng. Con nít mới đau, như nóng lạnh thổ tả, trước khi cho uống thuốc, phải giảm bú; có khi giảm bú giảm ăn rồi nó mạnh khỏi uống thuốc cũng có.

Ấy là những điều đại lược khuyên biểu để giữ dạy mẹ bảo dưỡng lấy con, ngày sau nó thành nhưn lại dặng tráng kiện.

CHUNG.

Cáo Thị.

Thỉnh-Travinh có cần một người surveillant địa hạt lương một tháng là 25 đồng.

Ái muốn làm thì phải gõi đơn và giấy tờ cho quan chánh Tham-Biện-Travinh Khỉ sự làm việc ngày 1^{er} janvier. 1902.

LỜI RAO

Ông Canavaggio, là chủ nhưt trình « Nông-cỏ-mìn-dàm » kính lời cho ai này dặng hay rằng có lập vừa trừ muỗi tại Cao-mền và trong Nam-kỳ lục tỉnh. Mười bán gia nhệ hơn mười quan thuê nhà nước.

Nếu vậy như kẻ thủ hạ lãnh bán muỗi mà bán hơn mắc hay là bán gia nhà nước thì xin phải tỏ cho ông chủ Canavaggio. biết mà trừnng trị và xích trục chúng nó.

Cáo Bạch.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí châu du, người hay suy nghĩ cùng kẻ yêu gáy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiện Glycéro kola hay là Glycéro-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bán tại tiệm thầy Bérenguier ở Saigon mỗi ve gia bòn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thì gia tám quan.

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LÀM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tức danh đường Kinh-lập) số 125. Xin anh em chú ý.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sốt dẻo và bánh sừng-bò chảy beurre (bánh mặn)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mặn, bánh bò chẻ mặt.

TẠI TỈNH MYTHO
Tiệm, ngành ở đường mé sông chợ số 10. — Mỗi bữa đều có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhưt hảo hạng. — Có rượu chát, rượu bière, limonades.

Có trừ nước đá.
Đồ thuộc y-dược tây.
Nội hạt ai mua vật gì thì xin gửi mau mắn và từ tề hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre, Cái-bè, Cán-thơ, Hà-tiên Sớc-trăng, Vinh-long và Sa-déc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gửi thơ cho tôi, tên ROUX tại Mytho.

TẠI CAP SAINT JACQUES (Vũng-tàu)

Có tiệm và lò bán mì tại đường de Lanessan. Lành nạp bánh cho các cơ binh. — Có gửi bánh mì qua bán tại Bà-rịa.

TỈNH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phố Châu-trần-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để làm đường đi đường, hay là đi rừng đi rú thì cũng có bán.

NĂM TÂN-SỬU

NGÀY LANGSA	THANG CHẠP LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG MƯỜI HỘT ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG CHẠP LANGSA	NGÀY ANNAM	THÁNG MƯỜI HỘT ANNAM
1	IMANCE	31	CHUẢ NHỰT.	15	Lundi	6	Thứ hai
2	Lundi	29	Thứ hai	17	Mardi	7	Thứ ba
3	Mardi	28	Thứ ba	18	Mercredi	8	Thứ tư
4	Mercredi	27	Thứ tư	19	Jedi	9	Thứ năm
5	Jedi	26	Thứ năm	20	Vendredi	10	Thứ sáu
6	Vendredi	25	Thứ sáu	21	Samedi	11	Thứ bảy
7	Samedi	24	Thứ bảy	22	DIMANCHE	12	CHUẢ NHỰT.
8	DIMANCHE	23	CHUẢ NHỰT.	23	Lundi	13	Thứ hai
9	Lundi	22	Thứ hai	24	Mardi	14	Thứ ba
10	Mardi	21	Thứ ba	25	Mercredi	15	Thứ tư
11	Mercredi	20	Thứ tư	26	Jedi	16	Thứ năm
12	Jedi	19	Thứ năm	27	Vendredi	17	Thứ sáu
13	Vendredi	18	Thứ sáu	28	Samedi	18	Thứ bảy
14	Samedi	17	Thứ bảy	29	DIMANCHE	19	CHUẢ NHỰT.
15	DIMANCHE	16	CHUẢ NHỰT.	30	Lundi	20	Thứ hai
		15		31	Mardi	21	Thứ ba

Saigon, — Imp. CLAUDE & Cai,

Le Gérant: CANAVAGGIO.

NÔNG-CỎ MĨN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÀN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc

mỗi năm.. 5\$00

Đông-dương

Người-Lang-sa

càng ngoài

quốc... 10 \$00.

Tại pháp cũng ngoài quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

SAIGON

ĐƯỜNG CAP ST.-JACQUES, SỐ 12

ANNONCES

1^{er} Page le cent..... \$ 1 50.

2^e Page le cent..... \$ 1 00

3^e Page le cent..... \$ 0 80

4^e Page le cent..... \$ 0 60

Lời Rao

Ai muốn mua nhựt-trình hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do bon-quản chủ nhơn mà đương nghị.

Cần không ai động in Tàu-quốc lại như trước này vào in thơ sách, hay là làm riêng một cuốn cũng không đáng

Thương cổ luận

(tiếp theo).

Tôi luận việc thương cổ là đại lợi làm. dặng cho nó cho người nước-nam ta hiểu. khi hiểu thì xin một ít đồ đồng tâm hiệp lực mà làm, làm dặng thì danh lợi lưỡng toàn, nào mà dặng cho nước-nam ta làm. vì có thể làm lợi.

làm dẽ mà dặng lợi nhiều sao lại không làm? Nước khác, làm đã khó lại ít lợi, mà người ta, còn rằng mà làm thay. Tôi xin chỉ cho bạn dặng ban xem, cách buôn của người khách nơi xứ của chúng ta, họ nhờ dặng tâm hiệp lực mà họ làm dặng lợi nhiều, khi có lợi nhiều, rồi họ lại xài phí chơi bởi trước mặt chúng ta, cách họ xài phí chơi bởi cũng là dặng tâm làm, họ xài dẽ năm-ba muốn coi như không có chi chịu khó chịu nhọc cần cng ai dẽ lo giữ tổn phận này mà làm nên họ làm việc chơi mà xem ra thái quá. Dực một dẽ họ làm trước mặt mình nếu người mình mà có chí và có trí, xem dẽ chừng nào, thì phải bỏ thm cho cả xứ mình; bỏ vì là dẽ của mình, mình làm không ra dẽ chi, còn người ở dẽ thì là việc chi dẽ họ hay chơi nghiêm trang; cũng vì như người ở nước-nam ta chơi khác ở ngu-hệ dẽ khi người ở ngu-ấn con-an bán chi, thì người chủ như-thơ mà dẽ chơi; Việc lớn rộng thì không thấy rõ; chớ vì như việc chủ nhà mà ăn chơi ở người ở ngu-hệ.

dở dể thầy. Đáng buồn thay. Đáng hổ thay;

Xin chừ quý hữu xét coi, việc chung cộ của người khách, bởi đầu mà ra bởi sự buồn bán thành lợi, dư tiền nhiều, cho nên cúng tế hậu lễ lắm; nếu mà buồn bán lỗ, thì tiền bạc ở đầu mà hậu lễ choặng chẳng phải là lễ tế tự hậu mà thôi, mà lại mỗi chủ khách nào đều tận tâm kiệt lực; bởi vậy cho nên lễ chung cộ kỳ rồi đây, lầy lăm trong lăm. Hễ mỗi khi người khách ở nội ở ứ mình, mà họ lập đều chi, thứ nhất là xài tiền nhiều, thứ hai là kiệt lực tận tâm, xem ra thì nước mình không sức mà làm đặng, đầu có sức về việc tiền bạc, thì thiếu tay làm, bởi vậy làm không đặng. Nếu làm không đặng, thầy người làm mà không hổ, thiệt cũng nên buồn! Sao mà người ta làm đều chi đặng hết, còn người mình, mỗi đều nào, đều là khó hết? Vậy chớ khó tại việc làm khó, hay là tại mình không muốn chịu khó? Nếu mà tại việc khó làm, thì xin trách và hơn cái việc làm, sao khó lắm vậy? Ví như hiểu là tại mình không tận tâm, tránh khó mà tìm dễ, thì xin một đều trách và hơn lầy mình sao mà đãi dọ lắm vậy. Theo ý mọn của tôi, hễ thầy người dị quốc làm đều chi phải và đổi thì muốn rặng sức, bắc chước mà làm theo cho hơn, nếu không hơn thì cho bằng; chớ để mà trảm trở khen ngợi việc người, cớ mình thì bỏ luôn bỏ hoan đi thậm hồ lắm!

Cách chung cộ của người khách,

Những là :

Quần-Đông, Nước-Hệ, Phước-Kiên Triều-Châu;
Hết thầy cao đầu, dốc thêm dui mới,
Vía bà gắn tới, sửa soạn các chùa,
Kiến vật sắm mua tượng thần quang thiếp,
Xây tổ lò bếp, cất lợp nhà chay,
Rước hát bội hay thổi kèn đánh nhạ,
Bảy bang sắp đặt, hiệp lực đóng tâm,
Tàu khậu nhiều mâm khách thương ít cộ,
Mỗi nơi mỗi chỗ, có miếu có chùa,
Phân cắt có tua, chia ra nhiều bện,
Yt thì nhan lộn nhiều chịu tiền cần,
Kẻ mua kỳ lân, người cảm cớ hiệu,
Cổ đồ bát bửu lỗ bộ bộ son,
Người chịu chung con, kẻ thời, sắm châu,
Mua đồ quý báu, găm nhiều số sớ,
Giáp phụng thể ngà, mảng rặng, mẫu bạc,
Chung bày lọng lạt, nhiều tích nhiều đời,
Phật tự đạo chơi liên ông đầu bâu,

Hình ngôi lưng sấu, hình cỡi hùm vàng,
Xem thiệt xê xoan, coi thời đẹp mắt,
Chung hình lục quốc, sánh với bác tiên,
Trước làm thạt hiển, lu-sơn cứu lão,
Nhiều tay thông thạo, chung sắm khéo thay,
Cộ nấy dạng máy, cộ kia hình núi,
Số cây thắt tui nhiều gọn bện bông,
Sắm cộ ông rồng, nhĩ thập bát tú,
Người thời cỡi thú, người lại đạp mây,
Chờn chờn núi xây mình mộng biển dợn,
Chung ra từ bọn mỗi nước mỗi chúa,
Nông sức tranh đua, khéo khôn bày biện,
Chung ra sắp liễn, cộ trước cộ sau,
Bảy phủ hiệp nhau, đi cùng Bên-nghe,
Đi rồi mới tế, các phạn sớ qui,
Thuật lại cho y, dăm đầu thêm bớt,
Yt lời nói cọt, bởi chớ chấp tỳ,
Cuốn sớ lời thời, cớ chề mặt ý.

Xem coi có phải là sự chơi của người khách, phí dã nhiều, mà cũng vì, đóng tâm hiệp lực mới đặng; vậy thì xin anh em lớn nhỏ, rặng mà đóng tâm với nhau, buồn lớn hùn to làm lợi cho nhiều thì mình có bày đều chi mà có tiền nhĩ ắt bày đặng cũng không lẽ mình mà thua người ta, người ta là người, mình cũng là người như vậy.

(Sau sẽ tiếp theo).

LƯƠNG-BỔ-THƯỚC, BÊN-TRÉ

Lược mĩ thị an.

(Tiếp theo)

Đã đến bực tổng trấn, mà hã còn nết a du theo thượng-ti, lược mĩ cùng kẻ dưới. Trong tỉnh có một ông quan trấn thiệt người Bắc-phiên, ưa nuôi bò cái để con, đặng uống sữa; cũng là có bò con đặng ăn thịt, còn coi giống bò nào tốt để lớn đặng kéo xe. Bởi vậy ông quan trấn Bắc-phiên đó, mới ông tổng trấn bốn địa Ô-Qua, mà bảo lập hùn nuôi bò cái đặng thủ lợi; có sữa uống, có bò con ăn thịt, và có bò tốt mà dùng. Anh Võ-Lực hễ quan trên mở dạy đều chi ra, thì là phải hết, vì sợ mich lòng không dám cãi, đầu đều chỉ quỳ cũng là phải luôn, bởi là lời của quan trên. Mới đi mới

bết thầy viên quan cùng là thương cộ, anh ta lầy cam ngôn mĩ từ mà dụ người, cũng mượn tiếng ngon nghĩa mà nói cho thiên hạ nghe theo, nói như vậy: « Xin anh em lớn nhỏ, rặng hùn mà nuôi bò cái, là một đều làm hơn lớn, hễ sanh ra thề gian, mà nuôi đặng vật chi cho nó sanh sáng ra đặng nhiều thêm ấy là vui lòng tạo hóa lắm. Vì thầy trong xứ ít bò, xe cộ nặng nề lắm, nên phải nuôi thêm cho có nhiều đặng nó đỡ đầu ách chọ nhau; anh em xem lại mà coi, xứ ta ít bò, mỗi con đều phải làm nặng nề quá, một ngày hai buổi không đặng nghỉ ngày nào hết. Vậy thì lúc có nhiều thì nó thay phiên cho nhau, nó nghỉ khỏe đặng, vậy cũng là một đều hơn. » Anh ta bỏ lời thiệt của người Bắc-phiên mà lựa lời lược mĩ nói nghe xui lắm, ai ai cũng đều tưởng là hảo tâm với vật, chớ kỳ trùng là A-du thượng-ti, và lược mĩ thị an với người bản xứ. Thiên hạ đời ấy mới đua nhau xúm lại hùn mà nuôi bò cái, nuôi đặng một ngàn con lợi đầu chưa thầy, hao tốn của dân nhiều lắm, thả nó ra phá vườn phá tược, phá ruộng phá rẫy, không làm ăn đặng, vì bò đồng lằm thiệt cộ cho nó ăn, nên nó phá lắm. Chừng đến lúc để bò con ra thì không cho bú để nhốt riêng đặng cho có sữa mà uống, thì bò con nó rông vang rân, nghe buồn hết sức, và thậm quá chừng. Đến lúc giặc bò tơ đi lằm thệt nó giỡn giặc rông la càng thêm thậm nữa. Đến khi có bò dùng đi đồ đồ dờ dáy, xe cộ nặng nề nó kéo không nổi thì bị thẳng đánh xe dốt bằng cây có mùi dính nhờn, đau quá phải rặng mà đi, đi thết phải chết, đến cùng hết, thiên hạ mới biết rằng anh Võ-Lực là người lược mĩ thị an, dờ quan trên làm lên tiền của chúng, lại làm hại thêm cho bò. Vì đồng lằm không đủ cộ mà ăn, dốt khát lại khi mới sanh ra không sữa mà bú vừa lớn phải bị giết thãm thương cho bảy hồ hết sức. Có câu rặng: « Lược mĩ thị an tâm lời độc, nhưng ngon tái bạch, đoạn sanh nhai. »

Từ khi có bảy hồ đó đến sau thì không ai trông tĩa chi đặng, vì nó dốt nó phá lắm; thiên hạ từ đây mới vang siết lằm. Ai dờ thiên địa chi công; đến khi hai vợ chồng trở về già đau lâu rồi mới chết, đau không cho ăn cơm cứ dờ ăn rau củ mà nhữn mây nhữn mặt rặng ề ề hình như bò kéo xe nặng bị dốt vậy, một năm dư, luy giàu sang chớ khổ sở lắm.

đến lúc ngạc mình gần tắc hơi, thì đều nhọn miệng ra, là lớn, nghe ra in là bò rông, một giây lát rồi tắc hơi. Xem coi: thiên ác đảo đầu chung hữu báo, cao phi viên tâu giả nang tàng.

CHUNG

Dị sử thi.

Tam-quốc chi tục dịch

(tiếp theo)

Hồi Thứ Bảy :

(Nơi Bàn-Hà Thiệu chiến Công-Tôn, qua sông Tôn-Kiên kích Lưu-Biêu.

Lúc Tôn-Kiên bị vây, nhờ có ba tướng là Trình-Phổ, Huỳnh-Cái và Hàng-Phổ liều thác giải vây mới cứu khỏi; hao binh hết nửa phần; mới đem tàn binh chạy riết về Giang-Đông; từ đây Kiên với Biểu kết hoán cùng nhau. — Đoạn này Viên-Thiệu đóng binh tại Hà-Nội, khi thiệt lương thảo, quan tỉnh Kỳ-Châu là Hàng-Thực sai người dài lương đến giúp cho binh của Thiệu; tên Mưu-Sĩ là Phùng-Kỷ thừa với Thiệu rặng: « Đứng đợi thượng phu tung hoành trong thiên-hạ, há dờ người giúp lương cho mà dùng; tới xem Châu-Kỷ là chỗ lương tiện nhiều, đất đai rộng, Tướng quân sao chẳng lấy chỗ ấy đi. — Thiệu đáp rặng: « Chư có kẻ chi hay. — Kỳ thừa rặng: « Khả lên sai người đem thơ cho Công-tôn-Toàn, bảo tàn binh lấy Kỳ-Châu, đặng mình hiệp công với; Toàn ắt hưng binh; Hàng-Phục là bọm võ mưu, ắt phải thỉnh Tướng-Quân lãnh coi giữ Châu-Kỷ; có phải là, bỏ xui tay xuống, cũng đặng chuyện». Thiệu nghe mưu, mừng lắm, mới gửi thơ cho Toàn. — Toàn dặng thơ, rặng: « bảo hiệp công đánh Châu-Kỷ, đặng chia hai đất. Toàn mừng, đến lập sức hưng binh. Thiệu lại sai người mật tin với Hàng-Phục. Phục liền nhóm hai tên mưu sĩ là Tuận-Thâm và Tân-Bình, đặng chường nghị. — Hai tên mưu sĩ thừa rặng: « Công-tôn-Toàn đem binh dạt Yên-Đại xô đến thê mạnh khó địch, lại thêm Lưu-Bị Quan và Trương giúp; chúng ta không cự lại. Nay có

Viên-Thiệu, tri đồng hơn người, thù hạ danh tướng đồng lắm; vậy thì thỉnh người đến hiệp với tướng-quân mà trị Châu-Kỷ; người út hậu dài tướng-quân, có phải là khôi lỏ sớ Công-tôn-Toản nữa. — Hàng-Phục, nghe rồi, bèn sai chức biệt-giá là Quan-Thuấn đến thỉnh Viên-Thiệu. Nhiếp-Võ làm chức Trường-Sư cang rắng: « Viên-Thiệu là người khách thể cố binh cùng, nhờ chúng ta mới có hơi thở, cũng tí như con nít ở trên cánh tay mình, nếu giặc sửa thì phải thất đối; sao lại đem vụ Châu sự của mình mà phú thực cho người ta? Chẳng khặc nào, như dẫn hùm vào bẫy dê vậy. — Phục đáp rắng: Ta lúc trước làm lại với Viên-Thiệu tài năng ta sao. bị kiếp với người. Người xưa có nói: « Chọn người hiền mà nương ». Các người sao tạt đồ vậy. — Nhiếp-Võ than rắng: « Kỳ-Châu sẽ mất ». Bởi cố ấy, từ chức bỏ mà đi, hơn ba mươi người; duy Nhiếp-Võ cùng Quan-Thuấn nép ở ngoài thành chờ Viên-Thiệu. — Cách vài ngày, Thiệu dẫn binh đến, thì hai người đó xách dao chạy ra muốn đâm Thiệu; lại ruồi bị Nhan-Lương cùng Văn-Xú giết hai người trong đó. — Lúc Thiệu vào Kỳ-Châu thì cho Phục làm Phần-hoai-tướng-quân; lại giao cho Điển-Phong, Tho-Thọ, Hứa-Du và Phùng-Kỷ coi giữ vụ Châu sự, cướp hết quyền của Hàng-Phục. Phục buồn rầu ăn năng dà muối, mới bỏ gia tiểu, một mình trốn qua quan thái-thủ Trấn-Lưu là Trương-Mạo. Khi Công-tôn-Toản hay Thiệu đã chiếm cứ Kỳ-Châu, mới sai em là Công-tôn-Việt đến ra mắt Thiệu, muốn hỏi việc chia đất. Thiệu rắng: « Bảo anh người đến, đừng ta thương nghị ». Việt, từ mà trở về, đi chừng năm mươi dặm gặp một toán binh dựa dăng kéo ra xưng rắng binh của Đông-Thừa-Tướng, rồi bằng thái Công-tôn-Việt. Kể đi theo thoát chạy dặng về báo với Toản, rắng Việt đã thất. — Toản nghe dặn lắm, nói rắng: Viên-Thiệu gạt ta, bảo đánh Hàng-Phục cho bằng dặng chuyện, rồi lại giả binh Đông-Trát mà giết em ta, thù này có lẽ nào mà không trả ». Tức thì kéo rộc hết binh tuốt qua Kỳ-Châu. Thiệu hay binh Toản đến, bèn dẫn binh ra; hai bên giáp binh tại sông Bạt-Hà; binh Viên-Thiệu ở đầu cầu phía đông, binh Công-tôn-Toản ở phía tây. — Toản ngồi trên ngựa ở nơi cầu, kêu mà nói rắng: « Đố bội nghĩa, sao dám gạt ta? » Thiệu cũng giục ngựa đến bên cầu chỉ Toản mà rắng: « Hàng-Phục không

tài, chịu nhường Kỳ-Châu cho ta; còn người cùng ta cang chi ». Toản đáp rắng: « Ngày trước tướng người là kẻ nhơn nghĩa, vậy nên nhường cho người làm mạnh-chủ, nay xét những việc của người làm đều là bọn lang tâm cầu hạnh, người mặt mũi chi mà còn đứng trong thế giang, thật không biết hổ ». Viên-Thiệu dặn lắm, nói: « Ai bắt nó cho ta? » Nói chưa dứt lời, thì Văn-Xú, lược ngựa cấp thương tuốt lên cầu. Toản cũng lại bèn cầu đầu chiến cùng Văn-Xú. đánh chưa dặng mười hiệp, Toản đề cịch không lại, bại trận bèn chạy. — Văn-Xú thừa thế truy càn, Toản chạy vào trận; Văn-Xú sai ngựa rượt theo, bèn tên tướng mạnh của Toản, xúm lại đánh với Văn-Xú; một tướng bị thương, còn ba người bèn vỡ chạy, Văn-Xú tuốt theo Toản; Toản vượt khỏi sau trận nhăm hang núi mà chạy vào; Văn-Xú rượt theo, kêu tiếng lớn mà rắng: « Mau xuống ngựa chịu hàng đầu đi ». Toản, cung tên rút mắt, máo rút bỏ tóc xà, giục ngựa chạy qua bờ núi, rồi ngựa vấp Toản té sa xuống bờ; Văn-Xú để thương xóc lại đâm Toản; bóng đầu thời may, có một vị thiều niên ở trong bờ phía tả bay ngựa cạm thương lại đánh Văn-Xú; Công-tôn-Toản vội vàng dặng lên bờ mà chạy. (Hình tướng vị thiều niên ấy: mình cao tám thước, mày xanh mắt lớn, mặc rộng quần cao, hoai phong lẫm lẫm). Văn-Xú đầu chiến năm sáu mươi hiệp, chưa phân hơn thua; nhơn có quân bộ hạ cửa Toản, đến tiếp, Văn-Xú trở ngựa lui về, vị thiều niên ấy cũng không đuổi theo. Toản vội xuống bờ núi, hỏi tên họ vị thiều niên. — Người ấy nghiêng mình mà đáp rắng: « Tôi ở núi Thường-Sơn, người đặt Chơn-dịnh, họ Triệu tên Văn, tự là Tử-Long, thuật bạt của Viên Thiệu, tôi dòm thấy Thiệu không có lòng ngay vua cứu dân, bởi vậy tôi bỏ người, dặng đi kiếm chỗ mà làm huy hã; bất kỳ đến đây lại gặp ông ». Toản mừng lắm, mới để huế đem về trại, dặng tu chín giáp binh lại.

(Sau sẽ tiếp theo).

(Bản-Quản xin chỉ một chữ lộn trong kỳ trước số 21 Tam-quốc: « Người Nhữ-nam tên Trấn-Trương; chứ không phải Trấn-Võ. » Chữ Võ dôi làm chữ Trương.

CANA VAGGIO.

Tự sát nghiệp bất khả huật

Làng Xuân-lai, huyện Tiên-Lãng, tỉnh Hải-Dương, có một người dờn bà tên Đào-thị-Chiều, chồng tên là Lý-Thái-Tổ, nhà nghèo đói rách, chuyên việc xe mướn xe thuê cho người, còn mẹ già mang bệnh quán. manh, tuy vậy, chứ anh ta hiểu thuận với mẹ lắm, lúc làm dặng tiền, thì mau mua cá thịt rượi trà, lựa mới chi mà mẹ ưa thì bảo vợ sắm nấu cho ngon dặng cung dưỡng mẹ già. Còn con vợ thì tánh hay làm biếng, mà lại tham ăn hộc uống; trông chồng đi vắng thì chửi mắng mẹ chồng; còn vật ngon cha chồng đem về, thì lên ăn cho nhiều, còn để một chút dính cho mẹ mẹ chồng mà thôi. Bà mẹ chồng xét mình có lật nguyên, con trai mình có hiền, thầy con dẫu ngu lổ; nhiều khi giận muốn lổ với con nhưng mà dấn dả, e con nghe lời mình đánh-chửi dẫu, sanh ra dều vợ chồng nó không hòa cho nên phải bỏ qua. Đền khi con dẫu đó để một đứa con trai dặng ba tháng, lại càng tham ăn lắm. Một khi kia người chồng mua miếng ngon về nấu cho mẹ ăn, rồi chồng đi làm, vợ ở nhà nấu chính ăn hết, lúc mẹ chồng đói thì không con chi mà ăn; Chợt ta liền đi đào củ gừng nấu cho mẹ chồng ăn; vì không thầy, bả ăn vào, thì chỉ thổ hoài. Lúc đó thỉnh linh, mưa to gió lớn, có một tiếng sét lớn đánh xuống dam con dẫu đi mất. Khi chồng đi làm về qua trái núi đá thầy một người dờn bà trấn trưởng chơn dấp nửa thân mình, từ trên sập xuống chơn vào: úi dả, còn nửa phần trên thì dỏ bọc quanh mình chặc như dốt bữa ra không dặng. Chồng lại nhìn biết là vợ, không nói dặng, lại cũng không chêt, mát thì mở trao trao mà ngó người. Xem lại có hai mươi bốn chữ khặc vô đá ở một bên:

Mai bán thân đi lớn cò,
Hoạt song nhủ đi bội từ;
Nhứt nhứt thật đi giêng sanh,
Chung tam niên nhi dỏ từ.

Nghĩa rắng:

Chơn nửa mình cho con khỏi một cỏi, để hai vú ra dặng cho con bú một ngày ăn một bữa mà dặng sống, Tron ba năm sẽ dấn từ.
Anh Lý-thái-Tổ, ngày ngày cứ đi ra ra đó, mà cho con bú, và đem cơm cho vợ ăn một ngày một bữa, y như lời trời khiến. Người ta đến xem

dồng lắm, nhưng mà phải đứng xa, không dám đến gần, hễ ai đến gần thì hơi thú vị và té ngã ra, hình như có người xô vậy. Y bà năm sét đánh thất, thấy bay ra ngoài, tan nát cả xác ra, lượm không dặng mà chôn.

Khuyến thiện đạo nhơn,

Tài bất thăng thời.

(Tài mạng tướng dỏ.)

(tiếp theo)

Người Mã-Si về rồi, cũng tưởng rắng mình là học hành giỏi, thời công danh chặc dực theo tay, không đem lòng tin lời Thấy sỏ nói mà nghị sớ chi. Ai để là vào thì không dẫu, kể từ năm 15 tuổi đến năm ấy là 21 tuổi ba khóa vào thì dều chẳng dẫu, qua năm 22 tuổi. Xảy bị người Vương-Chân kiểm việc trả thù, khiến người tâm phúc mà bươi móc chuyện ông Mã-vàng-Quần khi trước làm quan có tội lỗi chi vậy, mới tâu vua làm tội thêm cho ông Mã-vàng-Quần phải bới tang (củ) là 10.000 lượng bạc, nên nhà nước giao cho quan Đế hình tra hỏi; ông Mã-vàng-Quần vốn là người thanh bạch (làm quan thanh liêm không ăn của dân) nghe được sự tình như vậy, tức giận sanh dẫu vài ngày liền thất, người Mã-Si thương xót vô cùng, chưa kịp chôn cất, vừa bị quan Đế hình tâu vua xin biên mai gia sảng, mà bới trong số 10.000 lượng bạc ấy khi ấy nhà cửa ruộng nương có bộ tịch ấy dều bán hết mà bới thương; chỉ còn lại một số nhà nhỏ nhỏ mới mua, vì quan chưa biên dền, thời cậy người Cỏ-Tướng nhìn lấy làm của nhà nó, để phòng ngày sau mà ở, lại dẫu dặng đó báu xưa và sách vở giá ước dặng vài trăm lượng vàng, thì đem gởi cho người Huỳnh-Thắng, rồi đem cửa cha về nhà mới chôn cất vừa xong một ngày kia người Cỏ-Tướng khiến người lại nói rắng: Nhà ấy đã bị quan hay ra, dẫu không được phải giao vào quan sau nghe rỏ lại là người Cỏ-Tướng một là sớ tội lấy tới mình hai là a dùa với quan mà ra thú sự ấy, vậy người Mã-Si mới biết tình người gian hiểm cũng không biết nói làm sao được, qua năm sau lời nhà người Huỳnh-Thắng mà hỏi lấy đó gởi, hai ba lần không gặp, lần sau tới chỉ

được một phong thơ của người Huỳnh-Thăng mở ra coi thời không thấy thơ từ chi hết, chỉ có một sự (sở bộ) đã tính rằng người Mã-Sĩ mượn tiền, mà đem những của gửi ấy, cần trừ đi hết, không còn trả vật chi hết, người Mã-Sĩ nổi giận xé sớ mần trước mặt người đem thơ rằng : Loài chó heo đưng nhìn bạn hữu chi nữa, từ ãy về sau việc châu-trấn cũng không nói đến người Huỳnh-Thăng từ đức được người Mã-Sĩ rồi thời ãy làm vui về băng lòng.

Anh em bạn ở như vậy, là nhằm bốn câu thơ của ông Phùng-Công ở nhà Hớn, nói : Thơ rằng : *Nhiệt quý nhiệt tiện giao tình nãi kiên, nhiệt từ nhiệt sanh nãi kiên giao tình.*

Bãi thơ rằng : Một sang một hèn tình người bèn thầy, một sông một chệt mới rõ tình giao, nghĩa là anh em bạn, thời giàu nghèo có nhau hoạn nạn giúp-nhau, chớ nên đến khi một người sang một người hèn và một việc đáng chệt sông có nhau, vậy mới thầy tình anh em bạn ở ra thể nào.

Người Mã-Sĩ từ ở lại nhà mớ mà chịu tang phục, thời áo quần rách rưới, có bữa không đủ ăn, tưởng lại khi trước cha mình thường giúp đỡ cho người nhiều, bây giờ làm cơ nghèo khó, nào thầy ai giúp đỡ lại cho mình, thiệt nên bảm thiết, người ở giữ mớ mới báo người Mã-Sĩ thời kêu người ta đến, mà bán mấy cây Bà ở một bên nhà mớ dựng lấy tên mà tiêu xài, bên kêu người ta tới mà bán, người ta coi cây trả giá xong rồi, mới đốn cây xuống, lần trước đốn một cây, thời cây Bà ãy đương tươi tốt, cơ gì ? Đền xuống coi lại trong lòng cây đã một hệt, đốn một cây nữa cùng vậy, người ta không trả được một đồng tiền người Mã-Sĩ than rằng : Trời khiến vậy sao Thời bó tay mà chịu chệt, vài bữa sau đã hết tiền lại đem đũa dây tờ về ở với người ta, được 5 lượng bạc đũa dây tờ về ở với người ta, mới được vài ngày, thời sanh bệnh ra làm việc gì không dựng, chủ nó không muốn nuôi nữa bèn đem trả lại đòi bạc, người Mã-Sĩ, bắt đất đi phải nắng nỉ

với người chủ ãy, xin đấm giá 2 lượng, bán lấy 3 lượng bạc mà thôi, lần sau đũa dây tờ về ở với người chủ ãy, lại mạnh giỏi như thường, thiệt lấy làm lạ lắm, khiến nên sự trở trêu như vậy, là làm cho người Mã-Sĩ mất đi 2 lượng bạc trong lúc nghèo túng ãy rất thắm.

Lần lần ngày tháng đã mần phục rồi, người Mã-Sĩ hết sức nghèo khổ, không chỗ dựa nương, mới nhờ tới chú mình làm Tri-phủ ở phủ: Hàng-Châu (tính tích giang) và người Tri-Luyện ở huyện Đức-Thạch (phủ Hồ-Châu) là học trò cha mình thuê trước bảy giờ đi tới trong hai người ãy, cũng có một chỗ nhờ được, liền theo thuyền đi lên Hàng-Châu mà hỏi thăm chú mình, ai đề người chủ đã chệt mười bữa trước rồi, lại trở lên huyện Đức-Thạch, thời ông huyện ãy, mấy ngày trước đã bị sự tiền lương cái lấy với quan trên không hiệp, xin cáo bệnh về nhà đi rồi, không biết đầu mà thông báo cho được, hai chỗ đã không gặp rồi chưa biết làm sao ? Nghĩ đi nghĩ lại nhớ đến bên Nam-Kinh, những người quan trường quen biết cũng nhiều, lại theo thuyền đi qua Nam-Kinh đương đi được vài ngày, mắc trời mưa điếm gió lớn, thuyền đi không được phải nghỉ lại đường Cầu-dung mà đi bộ tới thành Nam-Kinh rồi, vào quán ngủ nhờ một đêm sáng ra đi tìm bồi thắm những người đồng quán, quen biết với mình, hỏi ra thời người dời đi chỗ khác, người thì chệt rồi, người mất chức đi về nhà, không gặp được ai hết, lỡ chừng trái bước ra người lưu lạc rồi, phải ở đó, lần lần ngày tháng đã qua nửa năm, có chi mà đáp đòi cho được chỉ đi xin mà độ khẩu mà thôi ; một ngày kia vào chùa Đại-báo-Áo, xin ăn, xảy gặp một người đồng hương hỏi thăm, mới hay mình là vì mấy năm trước ở nhà chịu tang không đem lễ vật tới thầy và mây lúc đi xa đã lâu không trở về, nên đã bị quan giáo thọ, đem mình làm hạng tròn thì đã truất bỏ rồi, ngàn dặm xa xuôi, biết đầu mà biện bạch (nói lại) người Mã-Sĩ được tin như vậy ý muốn lo tìm một chỗ dạy học dựng mà nuôi lấy thân khổ sở ngày nay, chớ không mặt mũi nào mà trở về cơ lý.

(Sau sẽ tiếp theo)

ĐẶNG-QUI-THUẬN, CÁI-LÀU-BA.

Phu thê tiết nghĩa

Thiên tác trung phùng.

Năm canh-tuất đời Kiên-Vim nhưn lúc mất mùa, đói khát; tại tỉnh Kiên-Châu, tên Phạm-Nhữ tự dâng ăn cướp, hơn mười muôn người. Lữ-trung-Giục người đất Quang-Tây lãnh làm quan thu thuế tại tỉnh Phước-Châu, có một đứa con gái chừng mười bảy mười tám tuổi, khi đi ngang qua tỉnh Kiên-Châu, bị ăn cướp bắt đứa con đó. Tên Phạm-Nhữ là đầu đảng, có một cháu họ, tên là Phạm-hi-Châu, dòng si nhưn, lúc hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, chưa cưới vợ, đứa con gái bị bắt đó, sa vào tay Hi-Châu. Anh ta thấy nàng là con quan, có sắc, lại thêm tánh hạnh hòa nhã, nên mới chọn ngày tốt nhóm họ cưới làm vợ. — Đền sau Trào đình sai ông Hàng-Quận-Vương đem binh đến bắt đảng giặc chòm đó. — Người con gái họ Lữ thừa cùng tên Hi-Châu rằng : « Thiệp cơ nghe; hễ phạm làm con gái trinh chánh thì chẳng thờ hai chồng, nay chồng đã cưới tôi làm vợ; binh vua vây thành thiê mạnh, còn chồng thì là cháu người giặc, thê khó khổ chệt đau, tôi phạm là vợ, nó nào mà dễ ngồi mà xem chồng thác. Nói vừa rồi xách dao cắt họng mà liểu thác. Người chồng mau lại dợ dao mà can rằng; « Ta vào tay giặc, chẳng phải là lòng ta muốn, đều thê yêu không lẽ mình ra đảng; nếu mà ta thác, thiệt rất ức lắm; còn em là con nhà trăm anh, rui bị giặc bắt tại đây; nay có quan và binh tráo, những là người đồng tình với em đến đây, ãy là sự may của em đến mà cứu từ huờn sanh cho em. — Nàng Lữ-thị thưa rằng : « Quả như vậy; thiệp nguyện cùng chồng chung thân không cái giá, thiệp e quan tướng bắt ta nhục thiệp, thì thiệp nguyện liểu thác mà thôi. » Châu-Hi rằng : Ta may mà thoát khỏi, nguyện trọn đời cũng không cưới vợ khác, ãy là đáp nghĩa em có lòng tốt với ta ngày hôm nay. »

Nguyên ông Lữ-trung-Giục với ông Hàng-Quận-Vương tình cơ cứu anh em, nên lúc Quận-Vương đi ngang qua Phước-Châu mới cho ông Trung-Giục làm Đé-hạt-quan, giặc theo đến Kiên-Châu. Hơn mười ngày, mới phá đảng thành giặc, tên Châu-Hi chạy mất,

chẳng biết qua đâu; còn Lữ-thị thầy thê bình mạnh lắm, bèn vào trong nhà trồng mà thất cơ. Ngày đó nhằm phiên ông Lữ-ông đi trấn kiểm, gặp báo quan mở xuống, nhìn lại té ra là con gái ông, một giấy lát nó mới tỉnh sống lại.

(Sau sẽ tiếp theo)

GIANG-NAM si-nhơn.

Cáo Thị.

Tỉnh-Travinh có cán một người surveillant địa hạt lương một tháng là 25 đồng. Ai muốn làm thì phải gửi đơn và giấy tới cho quan chánh Tham-Biện-Travinh khi sự làm việc ngày 1^{er} janvier. 1902.

LỜI RAO

Ông Canavaggio, là chủ nhựt trình « Nông-cỏ-min-dam » kính lời cho ai nầy đừng hay rằng có lập vựa trữ muối tại Cao-mên và trong Nam-kỳ lục tỉnh. Muối bán giá nhẹ hơn muối quan thuế nhà nước.

Nếu vậy như kẻ thù hạ lãnh bán muối mà bán hơn mắc hay là bằng giá nhà nước thì xin phải tố cho ông chủ Canavaggio biết nhà trưng trị và xích trục chúng nó.

Cáo Bạch.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí châu du, người hay suy nghĩ cùng kẻ yêu gáy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Gly-céro kola hay là Glycéro-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bán tại tiệm thầy Bèrenquier ở Saigon mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua lược một hai ve thì giá tám-quan.

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LAM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tục danh đường Kinh-lập) số 125. Xin anh em chờ lộn.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sốt dẻo và bánh sừng-bò chấy beurre (bánh mạn)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mạn, bánh bò chấy mật.

TẠI TỈNH MYTHO

Tiệm ngành ở đường mé sông chợ số 10. — Mỗi bữa đều có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhứt hảo hạng. — Có rượu chát, rượu bière, limonades.

Có trữ nước đá.

Bù thuốc y-dược tây.

Nội hạt ai mua vật gì thì xin gởi mau mắn và từ từ hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tợ, Cái-bè, Cấn-thơ, Hà-tiên Sóc-trăng, Vĩnh-long và Sa-déc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gởi thư cho tôi, tên ROUX tại Mytho.

TẠI CAP SAINT JACQUES (Vũng-lâu)

Có tiệm và lò bánh mì tại đường de Lanessan. Lành nạp bánh cho các cơ binh. — Có gởi bánh mì qua bán tại Bâ-rjâ.

TỈNH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phở Châu-trân-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để lâu đừng đi đường, hãy là đi rừng đi rừ thì cũng có bán.

NĂM TÂN-SỬU (1902)

NGÀY LANGSA	THÁNG GIÊNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHAP ANNAM	NGÀY LANGSA	THÁNG GIÊNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHAP ANNAM
1	Mercredi.....	26	Thứ tư	16	Jeudi.....	7	Thứ năm
2	Jeudi.....	27	Thứ năm	17	Vendredi.....	8	Thứ sáu
3	Vendredi.....	28	Thứ sáu	18	Samedi.....	9	Thứ bảy
4	Samedi.....	29	Thứ bảy	19	DIMANCHE.....	10	CHỦA NHỰT.
5	DIMANCHE.....	30	CHỦA NHỰT.	20	Lundi.....	11	Thứ hai
6	Lundi.....	1	Thứ hai	21	Mardi.....	12	Thứ ba
7	Mardi.....	2	Thứ ba	22	Mercredi.....	13	Thứ tư
8	Mercredi.....	3	Thứ tư	23	Jeudi.....	14	Thứ năm
9	Jeudi.....	4	Thứ năm	24	Vendredi.....	15	Thứ sáu
10	Vendredi.....	5	Thứ sáu	25	Samedi.....	16	Thứ bảy
11	Samedi.....	6	Thứ bảy	26	DIMANCHE.....	17	CHỦA NHỰT.
12	DIMANCHE.....	7	CHỦA NHỰT.	27	Lundi.....	18	Thứ hai
13	Lundi.....	8	Thứ hai	28	Mardi.....	19	Thứ ba
14	Mardi.....	9	Thứ ba	29	Mercredi.....	20	Thứ tư
15	Mercredi.....	10	Thứ tư	30	Jeudi.....	21	Thứ năm
				31	Vendredi.....	22	Thứ sáu

NÔNG-CỎ MỈN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc mỗi năm... 5 \$ 00

Tại Đông-dương Người-Lang-sa cùng ngoại quốc... 10 \$ 00.

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

SAIGON

ĐƯỜNG CAP St.-JACQUES, SỐ 12

ANNONCES

1^{re} Page le cent... \$ 1 50
2^e Page le cent... \$ 1 00
3^e Page le cent... \$ 0 80
4^e Page le cent... \$ 0 60

Lời Báo

Ai muốn mua nhứt-trình hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do bon-quán chủ nhơn mà thương nghị.

Cảm không ai dựng in Tam-quốc lại như trước này vào các thư sách, hay là làm riêng một cuốn cũng không dựng

Bồn quán kính bực.

Bồn quán chủ nhơn kính ít lời cùng chủ vị Qui-Hữu rõ, trước là nhơn điệp năm mới Langsa, kính chúc cho chủ vị bình an vô sự, phú thọ khương ninh, sau xin tỏ một đôi lời phải chăng.

Từ khi chúng ta dựng pháp lập Nông-cỏ nhứt báo, thì Bồn-Quán mừng thắm trong lòng, rằng dựng điệp tốt, mà nhắc đến lợi hại, chỉ nẻo nên hư cùng bạn bốn-quốc, chớ cũng không phải vui mừng chi về sự bán giấy và chữ in. Xin chừ Qui-Hữu mở lòng khoan dù, mà xét cho kỹ giúp cho Bồn-Quán, ắt là chừ vị cũng hiểu rõ là, không phải chỗ lập nhứt báo, là chỗ lý tài; ví như chúng ta mà tham lợi, thì cũng biết nhiều cách thế buôn bán khác, có lợi nhiều hơn, bá bội thiên bội; dạy thấy người bồn quốc tuy tư chất thông minh mặc dầu nhơn vì thiếu chỗ đa văn quảng kiến, nên chịu khó bỏ mất ngày giờ của chúng ta, chỉ hết lòng giúp đỡ chớ bồn-quốc, dựng rõ cách buôn bán trống trải, dựng thủ lợi, kéo mà uống sanh nơi chỗ phong hòa vô thuận phủ địa cam tuyền, mà bỏ xứ đ

không lo không tin; thấy rõ thì tiết lộ. Bôn-Quán không hiểu cho rõ, vì có chỉ mà người bôn-quốc ít ư ra xem như báo này? Hoặc là lời như báo nói không thanh nhả hay là tiếng luận bằng xem chẳng phân minh; nếu phải như vậy, xin chur vị tử cho bôn quán hiểu, đừng kìm người đứng bực vắn nhơn, lựa kẻ làm thông thời vụ, hoặc là chur qui vị có biết ai thông thái, sảo thức đĩnh hư, xin làm ơn gởi đến cho chúng ta, đừng là trước giùm cho Bôn-Quán, sau giúp bạn đồng bang. Nếu không phải là chẻ, thì xin chur vị ráng giúp Bôn-Quán; mỗi vị xin kìm thêm giùm chừng một người mua nhưt báo, số ba trăm vị thì thành ra sáu, còn dặng sáu trăm rớt thì sẽ thành một ngàn hai, coi đều cũng chẳng khó chi; cúi xin chur Qui-Hữu hết lòng, mỗi vị xin kìm giúp; dặng đủ tiền tiêu phí trọn năm, làm thêm chuyện vui lòng đẹp mắt. Còn như chur hữu có rõ đều chỉ hữu ích, xin gởi đến cho Bôn-Quán đàm võ cho vui lòng bằng hữu; là những việc chung, ví như việc riêng hoặc rao báo chỉ thì phải trả tiền công cho ân số.

Bôn-quán cần tin.

Thương cổ luận

(tiếp theo).

Tôi luận về sự người nước Nam ta, không đồng tâm hiệp lực lại cho đồng, dặng hùn vốn cho lớn mà buồn, như những mây nước khác; để của ai này giữ, tính riêng, lo riêng; xét cho kỹ mà coi, có phải là thất lợi nhiều lắm không? Chẳng những thất lợi về việc tiền bạc mà thôi, mà lại thất thế về cách ở đời; ít hậu bạn, thiếu anh em, không ai đỡ vớt ai, không ai giùm-giúp ai, không ai nương cậy ai, không ai vì ai, không ai thương ai, không ai lo cho ai, không ai tin cho ai, không ai kể ai, không ai trọng ai, không ai khen ai phải, không ai chê

ai quây, không ai thiết với ai, không ai tin ai, không ai luận phải luận quây với ai, không ai tin hơn tin thua với ai; coi lại có phải là mỗi đều phải quây nên hư giai bất biề; xét lại cũng chẳng phải là tu hành thoản thích chỉ mà mỗi mỗi giai không?

Tôi luận việc tính riêng lo riêng; trước là thất lợi vì sự tiến tài, sau là thất thế về cách ở đời; mình làm người cũng chẳng khác chi người nước khác, làm sao mà người ta có cách ở đời hơn mình, còn người mình thì không có. Bởi vậy tôi dám nói rằng thất thế về cách ở đời, ít hậu bạn, thiếu anh em, cũng vì ai ai đều riêng lo, không muốn đồng tâm đồng chí với nhau. Vậy chớ có anh em hậu bạn cùng nhau mà làm chi? Đặng mà: khi té ngã có người đỡ vớt, khi nhà có chuyện có người giùm giúp, khi nghèo có chỗ giàu mà nương, khi giàu có chỗ nghèo mà cậy, khi giàu sang có kẻ nghèo mà vì, khi nghèo hèn có người giàu sang thương, khi bình phải có kẻ kẻ ơn kẻ công người vì người trong, người đạo đức thông minh thì có tiếng ngợi khen, cho con trẻ sau nó gắng sức, kẻ gian là ngu lỗ, thì bị chê cười, cũng cho kẻ sau biết quây mà tránh; (à) là theo lời xưa nói: trạch kì thiện nhi tưng chi, kì bất thiện nhi xã chi) cho có người thiết dặng làm bạn tin nhau, không nghi không ngại, buồn bán chung cùng làm lợi nuôi nhau, cho có họ luận bàn với nhau dặng chơ biết hệ phải thì làm, còn quây thì chừa ra, lợi thì làm, còn hại thì bỏ đi; có phải là người trở ra có nhơn, có nghĩa, có trung, có hậu; cũng nhờ lúc chung cùng vậy hiệp, đồng tâm đồng chí dặng, trước là làm cho có lợi nhiều tiền nuôi nhau, sau là tập rèn cho nhau cho ra bực con người ta, cho dù mà đến đời công-tao hóa, sánh mình ra làm người, hậu với mình nhiều hơn hết thấy. — Lúc mà hùn hiệp buôn chung với nhau dặng rồi, như có lợi nhiều, có chỗ có nơi bàn luận việc lợi hại; thêm chuyện lợi, còn bớt chuyện nào hại, coi thử coi vui về là đường nào? Tôi xin chur qui hữu để vô tư ngồi nghĩ nghĩ một hồi. Xin chur qui hữu để vô tư tưởng như việc buôn đã thành rồi, ở trước mặt mình; ví như tiệm cầm đồ lập rồi, khi vui nhóm nhau ăn tiệc chơi bời, anh em chung cùng vậy hiệp; nghĩ tưởng mơ ước trong trí một hồi, rồi coi thử, coi trong lòng vui hay là buồn?

Theo ý môn tôi tưởng, thiệt vui về biết là đường nào? Tôi tuy tay viết mây hàng chữ này, chớ lòng tôi vui về, nó làm cho cái mặt tôi như hoa nở buổi sớm mai lúc còn mù-sương; ở dặng vậy thì vui lắm vui lắm.

Còn như đang lúc này, thì ai lo phận này; không hùn hiệp chung cùng với ai, những người có tiền đều tính riêng lo riêng, người sấm phổ, kẻ mua diên, người cho vay, kẻ chôn giàu, thì xét cho kỹ cũng chẳng phải lợi chi cho nhiều, bị hao hết tiêu mòn, và bởi của riêng, thông thả cho chủ xài phí, nhiều khi có lợi mà bị phí nó cũng hết; chớ ví như để vào nhà hùn, lúc chưa đều khi chia lời, thì không thể chỉ mà lấy ra cho dặng mà xài, ép lòng bỏ qua, kiếm lại một khi một ít dặng; đến lúc lảnh lời của nhà buôn chơ ra thì sự muốn xài đã qua rồi, coi có phải là bớt sự xài phí vô ích không?

Tôi kính ngụ một bài, dặng chur vị xem chơi:

Hỡi kìm bằng,

Xin rõ lòng ta xét phải chăng;
Đỏ trắng xanh vàng nhờ sắc chánh,
Vuông tròn dài vắn cậy dây giăng;
Thương nói phải,
Ghét rằng nhẵn;
Đã chen vào thế cuộc,
Thương ghét nhắm lằng xằng.

(Sau sẽ tiếp theo).

LƯƠNG-DŨ-TRƯỚC, BÊN-TR

Tam-quốc chi tục dịch

(tiếp theo)

Đền ngày kể đó, Toàn phân binh mà ra làm hai đạo, có tá-chỉ hữu dực, ngựa hơn năm ngàn con mà ngựa trắng đã quá phân nửa; bởi Công-Tôn-Toàn hay đánh giặc với mọi Khương-Nhơn, phải lựa bạch mã toàn đi tiên phong, đặt hiệu là bạch-mã tướng-quân; kẻ người Khương-Nhơn thấy ngựa trắng đều vô chạy cho nên dùng giồng ngựa đó nhiều lắm. — Còn bên Viên-Thiệu khiến Nhan-Lương cùng Văn-Xú đi tiên-phong, tay cung ná một ngàn người, chia ra làm hai đạo, lại dạy kẻ đạo

bên hữu thì bằng binh phía tả của Toàn, còn bên tả thì bằng qua phía hữu; rồi khiến thêm Cúc-Nghĩa dẫn tám trăm tay cung ná, và bộ binh một muôn năm ngàn người, sắp hàng ngũ trong trận; còn Thiệu thì đem vài muôn binh ở dặng sau dặng tiếp ứng. — Công-Tôn-Toàn vì mới gặp Triệu-Vân, không rõ lòng làm sao, nên cấp cho một toán quân ở dặng sau; khiến đại-tướng Nghiêm-Cang đi tiên-phong; cầu Toàn ở trung quân, ngồi ngựa đứng trên cầu, một bên dựng cây cờ hồng lớn chữ soái thêu kim tuyến; rung trống từ giờ thìn cho đến tỵ, mà binh Thiệu cũng không tới. — Cúc-Nghĩa bảo binh cung ná nép dưới tầm bia đỡ tên, chớ tiếng pháo hiệu lệnh sẽ bằng. — Đại-Tướng-Nghiêm-Cang rung trống kéo binh lược tới đánh Cúc-Nghĩa; binh của Nghĩa thấy binh Cang đến, hết thấy nép xuống không động; lúc binh của Cang đến vừa gần, nghe một tiếng-pháo nổ, tên bắn ra lò xo; Nghiêm-Cang, vừa trở ngựa mà chạy, bị Cúc-Nghĩa chém một đao sa xuống ngựa mà thác, binh Toàn có thua, binh tả chỉ hữu dực muôn tới mà tiếp; đều bị binh Nhan-Lương, Văn-Xú bằng không dám tới, binh Thiệu rước tới đầu cầu; còn Cúc-Nghĩa ở trước tuốt lại chém tên tướng cầm cây cờ lớn đó. Tôn-Toàn thấy cây cờ tên đã ngã xuống, mau trở ngựa xuống cầu mà chạy. — Cúc-Nghĩa dẫn binh xông đều đội binh hậu tiếp, gặp Triệu-Vân, Văn để thương đến đánh Cúc-Nghĩa, vài hiệp đánh, đâm Cúc-Nghĩa một thương, té liền dưới ngựa, Văn đánh người một ngựa xông vào binh Thiệu, đánh bên tả dẹp bên hữu như vô chỗ không người, Công-Tôn-Toàn dẫn binh đánh tới, binh Thiệu đại bại. — Lúc quân thám về báo với Viên-Thiệu rằng: Cúc-Nghĩa chém tướng ngã cờ của Toàn, bởi vậy không phòng đứ chi, mới đi với Diên-Phong dẫn vài trăm quân bộ hạ cùng tay cung ná vài mươi, coi ngựa ra xem chơi; mới há há cả cười mà nói rằng: « Công-tôn-Toàn là đứa không tài» trong lúc dặng nói chưa dứt tiếng, thấy Triệu-Vân xông đến trước mặt; quân cung tiền vừa muôn bắn, liền bị Văn đâm gả vài tên, bắt thầy đều vô chạy. Còn phía sau, binh của Toàn ùng ùng kéo đến. Diên-Phong mau thừa với Thiệu rằng: « Xin chúa-công nép vô trong

vách trông dặng ân mặt». Thiệu lấy cây dầu-màu đập xuống đất hô lớn mà rằng: Đại-trượng-phu-ng-nyên đến trận dầu tũ, há vào nép trong vách mà chờ sông sao? Nghe tiếng ấy, chúng quân-sĩ đều liêu thác mà đương cự; bởi vậy Triệu-Vân; xông vào không dặng; đội binh lớn của Thiệu kéo đến, Nhan-Lương cũng dẫn binh đến; hai bên đánh ép vô; một mình Triệu-Vân bảo hộ Công-tôn-Toàn giải vây ra đến cầu; binh Thiệu đuổi theo; vì binh đông lắm đánh nhau qua cầu, sa xuống sông thác nhiều lắm. Viên-Thiệu ở trước đuổi theo ước chừng năm mươi dặm, nghe sau lưng núi tiếng binh reo dậy, xông ra một đạo binh; đương đầu ba tướng là: Lưu-Huyền-Đức, Quan-Vân-Trương, Trương-Dực-Đức. — (Nhơn ở Bình-Nguyên quân thám tử về phi báo nói rằng, Công-tôn-Toàn đánh với Viên-Thiệu, bởi vậy đến mà giúp Toàn) Vậy ba người ba ngựa, đều cầm đó binh khí, lướt đến đánh Viên-Thiệu, Thiệu thất kinh hồn bay ngoài trời, bỏ rớt cây đao trong tay, mới quay mà chạy; chúng quân liêu thác cứu qua khỏi cầu. — Công-tôn-Toàn mới thâu quân về trại. — Huyền-Đức, Quang cùng Trương hỏi Toàn. — Toàn đáp rằng: « May nhờ có tam vị, như không tôi cũng phải chạy bỏ ». Nói rồi mới chỉ Triệu-Vân bảo ra mặt cùng nhau. Huyền-Đức với Triệu-Vân bấu kính nhau lắm, trong lòng ưa nhau không muốn lìa. — Viên-Thiệu thua một trận, vào thành cố thủ không ra đánh, hai bên cầm cự hơn cả tháng; có người đến Trương-An thông báo với Đông-Trác. — Lý-Nhu thưa với Trác rằng: « Viên-Thiệu với Công-tôn-Toàn cũng là người hào-khết đời này, nay hai người đang chiến tranh với nhau tại sông Bàn-Hà; vậy thì phải giở chiêu rặng Lịnh Thiên-Tử sai người qua giải hòa; ắt là hai người đó cầm dực rồi có lẽ thuận theo Thái-Sư ». Trác nói rằng kẻ hay. Qua ngày thứ khiến quan Thái-phó là Mã-nhứt-Đặng và quan Thái-bộc là Triệu-Kỳ đệ chiểu đến chỗ đó. Hai người ấy đi tới Hà-Bắc, Viên-Thiệu ra khỏi thành một trăm dặm rước sứ, và lạy vưng chiểu chỉ. — Cách qua bữa sau, cũng hai người ấy đến dinh Toàn, sau khi đọc lời dụ rới cho Toàn nghe, Toàn liền sai người đem thơ cho Thiệu, đều thuận với nhau việc giải hòa. — Hai quan sứ ấy trở về kinh phủ chỉ. — Công-tôn-Toàn nội ngày ấy kéo binh

về thành cũ, và biểu tâu xin cho Lưu-Huyền-Đức làm tướng đất Bình-Nguyên. — Lúc Huyền-Đức với Triệu-Vân phân biệt, nắm tay nhau mà khóc ròng, trong ý không muốn xa nhau. — Triệu-Vân than rằng: « Tôi ngày nọ làm công-Tôn-Toàn, tưởng là anh hùng, đến nay xem rõ thiệt cũng chẳng khác chi bọn Viên-Thiệu ». — Huyền-Đức đáp rằng: « Ông hãy hạ mình mà tòng sự với người ấy, chúng ta, một ngày kia sẽ gặp nhau. Nói rồi khóc hòa ra, rồi biệt nhau kẻ nam người bắc. Lúc này Viên-Thiệu ở tại Nam-Dương nghe Viên-Thiệu mới lấy dặng Kỳ-Châu, bèn sai người đến hỏi một ngàn con ngựa. Thiệu không chịu cho; cho nên Thuật giận. Từ đây anh em không hòa với nhau. Thuật lại sai người qua Kinh-Châu hỏi mượn Lưu-Biểu hai mươi muôn hộc lương. Biểu cũng không cho mượn; giận bèn sai quân mặt thơ cho Tôn-Kiến, báo đánh Lưu-Biểu. Trong thơ nói lược như vậy: « Ngày trước Lưu-Biểu ngã đường ông; đến đây là kẻ của anh tôi; nay anh tôi cùng Biểu tnh lên với nhau, muốn đánh mà lấy, Giang-Đông. Vậy thông mau hưng binh đánh với Lưu-Biểu; còn tôi giúp ông dặng đánh với Thiệu, có phải là hai thù ấy trả dặng không ông thì lấy Kinh-Châu để tôi lấy Kỳ-Châu. Xin chớ có nghĩ sai. »

(Sau sẽ tiếp theo).

CANAVAGGIO.

Tác bất thiên thiên giảng chỉ bá trong.

Rời đời Tần có tên Trịnh-thiên-Chi, ở tại đất Càng-Thủy, hình dung cao lớn, mặt bệp mày rờ, mũi vẫn, miện nhỏ, lúc thiếu niên học hành nhom nhem, sức vừa biết đủ làm việc lại; chớ cũng không thi cử chỉ cho dặng ra mặt sĩ nhơn; tư chất lỗ mãng, mà tánh ưa làm bé vãn nhơn tài tử, nết tham lam, hay gạt người lấy của đồ người lấy công; sáu hiềm xảo trá, oán chạ thù vô, ghen hiềm ghét gỡ; ưa đua mị người trên; ít thương yêu kẻ dưới; khi thiếu niên nhờ âm chắt của cha mẹ, nên

dặng làm việc lại chừng mười mấy năm, vì lánh gian tham hà lam, nên dặng dư một ít hơi bạc tiền. Lúc nhà Tần loạn, Hớn Cao-Tổ dặng quang; Vua mới lên ngôi, hay kiếm cách khoan hòa mà trị chúng, dặng chuộc lòng thiên hạ nhơn dân; mới lập ra một ti dân-vật viện, ti ấy là ti ăn khoa, cho mỗi tỉnh một người, bói chữ, nghĩa là ra đề rới, vô giấy nhiều thứ chữ, hề ai bắt dặng thứ chữ để thi dặng vô làm quan trong ti dân-vật đó. May cho anh Trịnh-Thiên-Chi bắt dặng chữ để làm quan Dân-vật viện, tuy không phải hàng khoa mục xuất thân, chớ quan Dân-vật cũng là lớn lắm. Anh ta làm liệt dài thân bằng cố hữu, cùng người đồng quán mà hứa rằng: « Có lòng trung chánh thanh liêm hết sức giúp nhơn dân nhờ cậy. » Ai dè, khi vô dặng Dân-vật viện rồi, quên mây lời hứa phải hứa chớ, tưởng những sự quờn cao tước cả, dền công luận bán dân cho nước, lúc ở nhà gạt chúng lấy tiền, làm nhiều dều thiên hạ than van, sanh những chuyện chúng dân đó than ra làm dều tàn nhẫn bắt lương, miễn cho ịch kỹ, chớ hại nhơn mất kế. Vậy cho nên, chúng dân thấy kêu trời than đất, thiên hạ đều vái quí van thần. Nhấm giờ linh có thần giữ việc nhơn gian thiên ắt, nghe lọt vào tai mới lên tâu Thiên-dinh. Lệnh Ngọc-Hoàng phán cho đoán mạng thần, coi khi số anh ta, đã dền hay chưa. Thần Đoán-mạng tâu rằng: còn mười lăm năm nữa mới dền số. Nghe vậy, thần giữ bộ thiên ắt, mới qui xuống đứng cuốn bộ cho anh Ngọc-Hoàng và tâu rằng: Đưa gian tà hiềm độc, nếu chớ cho đủ mười lăm năm nữa thì thiên hạ bị hại thêm nhiều lắm. Lệnh Ngọc-Hoàng xem bộ quả anh Thiên-Chi gian ắt làm liên phán cho Nam-tào cùng Bắc-đầu, lập tức xuống địa giới hiệp với Giem-la, dặng tiếp hơn tên đó mà trị tội, trị cho nó sợ rới sẽ tha nó về, mà phải dằm thọ nó bốn năm. — Nam-Tào cùng Bắc-Đầu xuống kinh chiểu của lệnh Ngọc-Hoàng cho Diêm-Vương xem. Vua Thập-Điện liền sai qui sứ lếp hơn tên Thiên-Chi. Khi ấy anh ta đương nghĩ trưa, bị tiếp hơn, nắm thềm-thiếp, còn hơi thở mà kêu không dặng. Vợ con trong nhà cứ giữ chừng, trông dấy, mà mẹ họai, không biết phương chi phải để vậy. Lúc tiếp hơn đến Giem-la, anh ta thấy liền lên trước mặt vua Thập-Điện, có hai ông quan đội mão

thê ngan ngồi hai bên, sau có bản đế Nam-Tào Bắc-Đầu lại có qui đầu trâu mặt ngựa, cầm búa đóng đinh ba, đứng chầu hai hàng oai nghi thầy lạnh mình, anh ta tỉnh hồn lại, mới biết là miêng địa phủ. — Vua Thập-Điện dượt bộ thiên ắt của anh ta, thấy một phần lãnh, còn chín phần giữ; phần lãnh âm chắt của tiên nhơn để lại, còn dều ắt của anh ta làm ra. — Vua liền hỏi anh ta rằng: « Sanh làm người nhờ âm chắt của tiên nhơn để lại mới dặng giàu sang vinh hiển; sao không bắt chước gương trước mà tích âm chắt ở mình mình chỉ rung, lại học thói gian tham độc hiềm mà làm chi? số sanh đã hơn người khác nhiều, nếu làm dều xảo trá đua nịnh thì phải bị hình phạt, vì như trên thê gian khỏi hại, thì bị âm phủ hành hình; làm sao nhà người không sợ vậy? — Anh ta rung rẩy mà tâu rằng: « Cúi xin lệnh Diêm-Vương tha thứ tội mới dái một phen, những tướng tá thiên hạ nói vợ-quan âm-phủ ở phương nào mà thầy vậy, bởi tướng sai nên dằm làm lẽ vậy, nay mới tưởng, nguyên sửa tánh gian; nếu rõ rằng thiên ắt hữu hệ quan, tôi đâu dám làm dều xảo trá; tôi cũng tưởng hề ai tham thì này, khá, có dè đầu báo ứng nghiêm rặng; muốn lạy xin đại đức cao Vương xin miêng tội nhưt phiến quá thạt. » Anh ta khóc than dỗi nại dặng xin thứ tội; vậy mà phép nghiêm không dung dặng. Lệnh Diêm-Vương mới bảo ngu-dầu-qui, đem anh ta ra mà hành hình.

Chẳng biết cách hành làm sao khả kiên hạ hối phân giải.

(Sau sẽ tiếp theo) Dị sử thị.

Phu thê tiết nghĩa

Thiên tác trung phụng. (tiếp theo)

Khi nàng Lữ-Thị sống lại, mới thuật việc dều dưới gốc ngọn cho cha nghe thì cha con vui mừng dều luôn nước mắt ra. — Sau việc an rới ông Lữ-Ong theo ông Hàng-voái về đất Lâm-An, ông cha muốn gả nàng Lữ-Thị cho kẻ khác, nàng không chịu; cha nàng mắng rằng: « Mi

còn quyền luyện đồ giặc đó sao. » Lữ-Thị trả lời rằng: « người tuy tên là giặc, chứ vốn thiệt bực quân-tử, bởi vì cô bất hiệp nên phải theo, ấy là đếu cực chẳng đã; tuy vậy, chứ tức theo giặc, đếu làm sự có ích cho người ta nhiều; nếu mà trời có con mắt, ắt là người ấy chưa thác; nay tôi nguyện ở vậy, cung phụng cha mẹ, lựa phải lấy chồng mà làm chi. » Nói phải cha khó ép dặng. — Đời Thiệu-Hưng năm Nhâm-Tuất, ông Lữ-Ông làm tướng-lãnh Phong-Châu; một ngày kia có một ông sứ thần ở Quận-Châu tên Hạ-thừa-Tĩnh đến viên ông Tướng-lãnh đó, hai ông chuyện trò với nhau nơi nhà thính; sau khi khách về, nàng Lữ-Thị mới hỏi cha, người khách ấy đến làm chi, và ai đó vậy. Ông cha trả lời rằng: « Ông sứ ở Quận-Châu. » nàng thưa rằng: Tôi coi hình dung đi đứng, cùng ngôn từ, mươn tượng giống Phạm-hi-Châu. » Lữ-Ông cười mà rằng: « Chớ nói quây; người đó họ Hạ còn chóng mặt là họ Phạm, giống sao dặng » nàng con nghe rồi làm thính.

Đền hơn nửa năm Hạ-thừa-Tĩnh có việc quan đến nữa, ông Lữ-Ông cấm dọn yên giեն dãi; lúc ăn uống, thì nàng Lữ-Thị lên dóm nhìn quả là Phạm-hi-Châu; mới nói nhỏ với cha, xin bồi giùm. Lúc uống rượu xoàn xoàn Lữ-Ông hỏi thăm xứ sở và cách xuất thân hỏi nào và làm sao? Quan sứ ấy tỏ thiệt rằng: « Tôi người Kiên-Châu lúc bình trào ra đẹp, tôi sợ bị tội nên cải tánh giặc danh, theo bình trào mà đẹp giặc, mỗi nơi đi tiên phong, vì có công nên khi bình giặc, chủ tướng biếu công tôi, mới cho tôi trần nhậm Hòa-Châu, sau rồi sai đi làm sứ Quận-Châu. » ông Lữ-Ông lại hỏi: « Ông có vợ chưa. » Phạm-hi-Châu, khốc mà thưa rằng: « Lúc theo giặc có gặp một người con quan bị bắt, mới cưới làm vợ; lời bình trào đến đẹp giặc thì vợ chồng phân li, duy có nguyện cùng nhau. » dẫu sống thác cũng không đổi lòng mà tái thủ cùng cải giá; đến sau tôi tiếm dặng lão màu tôi, thì nay có một mẹ một con mà thôi. » nói rồi khốc hóa như mưa. Ông Lữ-Ông thấy

vậy cũng động lòng rơi lụy; mới liến dắc vào nhà sau, dặng cho vợ chồng nhìn nhau. Lúc thấy mặt, vợ chồng ôm nhau mà khóc, mừng nhiều xem cũng động lòng li biệt, nên khóc.

Từ đây vợ chồng gặp nhau, làm quan lớn, ăn hòa thuận sau dể dặng con trai con gái đủ, vui về trọn đời.

CHUNG
GIANG NAM SĨ NHON.

Tân hi trường

(Rap hát mới)

Nói trường hát, tuy chớ kêu hi cuộc, mà hữu ích cho người, dặng xem gần vậy vậy ngay ngay, cho thấy rõ trung trung ninh ninh, bởi vậy có câu: (Công-danh qui lữ trường trung giặc, phú quý vinh huê tại mộng hôn) Xem kỹ thì chớ đã vui, mà lại dể cho người thầy lẽ phải chắng, việc cũng đáng nhắc cho chú qui vị rõ: Tại đường Bourdaise trong thành Saigon, có một trường hát mới lập là của bà cụ Hội-dống Chợ rạp mới cắt rộng rãi, trong chỗ ngồi xem có thứ tự phân minh, cao thấp sang hèn có lẳng có thứ, lại thêm con hát đủ mặt làm tướng hay, mào mang giáp xiêm dêu đó tốt và mới; chắng những rạp rộng, đó tốt con hát hay mà thôi, mà lại bà cụ hội dống thết dãi khiêm nhường kính vi qui khách nữa. Tôi có đến xem, thường thầy chú vị viên quan qui trước thường đến xem chơi và quan tày cũng có đến, thì bà chủ rạp hậu dãi lăm. Vì vậy tôi kính ít lời, tỏ cùng chú vị qui quan rõ, xin đến đó chơi; chắng chớ vô trong rạp mới vui, đến ngoài cửa dãi thầy dêu đẹp mắt, vì bả có lăm bai dầy phở bai bên, dể cho bạn hàn bán rượu trà nem chả, Chưa vào cửa thì đèn dặng rực rỡ, còn dêu trong trường thì bán ghê xuê xoan: Tôi xin nói nhón một dêu cho chú qui trước xem: một bà góa chồng mà chịu nhọc ra tiền bạc năm bảy ngàn, lập tràng hát phân minh, trước là có chỗ vui chơi cho Viên quan qui trước, sau là có lợi mà nuôi dưỡng người bốn quốc cũng dặng năm ba mươi người, xem ra chi đó cũng khá quang, vì vậy tôi xin bốn puộc ai muốn vui chơi xem hát, xin đến đó vui hơn, trước là giùm dâm cho dộng, sau có thể nuôi người nghệ nghiệp

NGUYỄN-TAN-THÀNH.

Hoàng thiên bất phụ hiền tâm nhon.

Ông Frédéric là Vua nước Prusse, có một tên dầy tờ chừng mười lăm mười sáu tuổi, vì thiếu niên nấy, tuy sanh ra nơi nhà hàng vì chớ tư chắt thông minh, hình dung tuấn tú, mặc dài mây xanh, mũi cao, miệng rộng, tuổi trẻ mở coi cha còn một mẹ gi, không thể vào nhà học nhà hiệu; bởi vậy mới đi ở tới tới với người; vậy mà hữu hạnh làm dặng dầy tờ nhà dể vương. Tuổi còn trẻ chớ biết giữ bốn phận; dẫu rằng ở với Vua, chớ biết xét phận mình là dầy tờ Trong tri anh ta nghĩ bởi phận sanh chắng may, cha thác sớm, còn một mẹ, phải ở dợ mà nuôi dưỡng mẹ góa, vậy thì phải giữ phận tôi con, cần cang xét phận mới bền, không thì người dúi, lấy chi mà nuôi dưỡng lão màu. Chớ xét mình cũng là hồ sanh ra thế, phải làm tôi tớ nhà người, tuy tiếng là người ở của vua, chớ xét kỹ cũng là dầy tờ. Vua thấy người còn trẻ mà siêng năng làm, không dể quờ phat nhắc nhờ về việc làm, thương mà cho ăn lương cũng không bao nhiêu, nhưng vậy mà anh ta lãnh dống nào dể; dều dâm tử về cho mẹ hết, nhin ăn bánh trái hàng vật, còn sự mặc thì mặt dờ của vua cho, gi, giữ định kỹ lưỡng; khi đi ra với vua thì mặc dể sạch sẽ còn khi ở trong dều thì dùng dờ tách rượu. — Có một ngày kia vua kêu tên Valet là bả dờ (là người dầy tờ của vua) mà sai, kêu hoài lời không nghe lên tiếng. Vua mới bước ra kiểm coi nó ở đâu, đến liến đình thầy nó đang ngủ của mẹ lăm, vua lại gần, là có ý thức nó dầy dặng sai phận khi nó; ai dể lại gần, thầy trong túi áo nó có chớ một cái thơ ló ra phân nữa; thì vua lấy ra dặng dể xem, trong như vậy: « Con ơi! mẹ những tưởng xin vô duyên bạc phận, nữa dặng gây gánh cang một dượng, lại gặp lời nhà nguy hiểm, mẹ than thờ lăm buồn rầu; chắng dể mẹ có phước mà sanh dặng con, con tuy tuổi nhỏ chớ lo lằng nhiều bé, sai dể thân đi ở mươn cùng người, mà lại không ăn làm chơi bởi xai phi, nay mẹ đang lúc túng dể ghặc, chủ nhà dôi tiền, mà may nhờ con cứu dể; ai dể kiem dâm đủ bạc công về cho mẹ dặng. Xét ai thì con ắt chịu nhin nhiều bé.

Vì vậy mẹ cảm ơn con, chắng biết lấy chi mà chỉ ra cho rõ rằng mẹ thương cảm con; nên mẹ dùng ít chữ, cầu xin cho con mạnh dỏi và mẹ tỏ với con rằng mẹ thương con vô cùng.»

(Sau sẽ tiếp theo)
Lương-Cu-Bá.

Cáo Thị.

Tỉnh-Travinh có cán một người surveillant địa hạt lương một tháng là 25 dống. Ai muốn làm thì phải gởi đơn và giấy tờ cho quan chánh Tham-Biên-Travinh Khỉ sự làm việc ngày 1^{er} janvier. 1902.

LỜI RAO

Ông Canavaggio, là chủ nhựt trình « Nông-cỏ-mín-dàm » kính lời cho ai này dặng hay rằng có lập vựa trữ muối tại Cao-mên và trong Nam-kỳ lục tỉnh. Muối bán gia nhẹ hơn muối quan thuế nhà nước.

Nếu vậy như kẻ thù hạ lãnh bán muối mà bán hơn mắc hay là bằng gia nhà nước thì xin phải tỏ cho ông chủ Canavaggio biết mà trừng trị và xích trục chúng nó.

Cáo Bạch.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí châu dủ, người hay suy nghĩ cũng kẻ yêu gáy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycero kola hay là Glycero-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bán tại tiệm thầy Béranguier ở Saigon mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thì giá tám quan.

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LAM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tức danh đường Kinh-lập) số 123. Xin anh em chờ lộn.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-dịnh. (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sốt dẻo và bánh sừng-bò chảy beurre (bánh mặn)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mặn, bánh bò chề mặt.

TẠI TỈNH MYTHO

Tiệm ngành ở đường mé sông chợ số 10. — Mỗi bữa đều có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhứt hảo hạng. — Có rượu chát, rượu bière, limonades.

Có trữ nước đá.
Đồ thuộc y-được tẩy.

Nội hạt ai mua vật gì thì xin gói mau mắn và từ từ hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bền-tre, Cái-bè, Cán-thơ, Hà-tiên Sóc-trăng, Vĩnh-long và Sa-déc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gói thơ cho tôi, tên ROUX tại Mytho.

TẠI CAP SAINT JACQUES (Vũng-tàu)

Có tiệm và lò bánh mì tại đường de Lanessan. Lành nạp bánh cho các cơ binh. — Có gói bánh mì qua bán tại Bả-rịa.

TỈNH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phở Châu-trần-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để lâu dạng đi đường, hay là đi rừng đi rú thì cũng có bán.

NĂM TÂN-SỬU (1902)

NGÀY LANGSA	THANG GIÊNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHẬP ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG GIÊNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHẬP ANNAM
1	Mercredi	22	Thứ tư	16	Jeudi	7	Thứ năm
2	Jeudi	23	Thứ năm	17	Vendredi	8	Thứ sáu
3	Vendredi	24	Thứ sáu	18	Samedi	9	Thứ bảy
4	Samedi	25	Thứ bảy	19	DIMANCHE	10	CỬA NHỰT
5	DIMANCHE	26	CỬA NHỰT	20	Lundi	11	Thứ hai
6	Lundi	27	Thứ hai	21	Mardi	12	Thứ ba
7	Mardi	28	Thứ ba	22	Mecredi	13	Thứ tư
8	Mercredi	29	Thứ tư	23	Jeudi	14	Thứ năm
9	Jeudi	30	Thứ năm	24	Vendredi	15	Thứ sáu
			Tháng Chạp Annam	25	Samedi	16	Thứ bảy
10	Vendredi	1	Thứ sáu	26	DIMANCHE	17	CỬA NHỰT
11	Samedi	2	Thứ bảy	27	Lundi	18	Thứ hai
12	DIMANCHE	3	CỬA NHỰT	28	Mardi	19	Thứ ba
13	Lundi	4	Thứ hai	29	Mercredi	20	Thứ tư
14	Mardi	5	Thứ ba	30	Jeudi	21	Thứ năm
15	Mercredi	6	Thứ tư	31	Vendredi	22	Thứ sáu

Saigon. — Imp. CLAUDE & Cai,

Le Gérant: CANAVAGGIO.

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÀN NHỰT TRÌNH	CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO	ANNONCES
Người bản quốc mỗi năm... 5\$00	SAIGON	1 ^{er} Page le cent..... \$ 1 50
Tại Đông-dương Người-Lang-sa cùng ngoại quốc... 10 \$00.	ĐƯỜNG CAP St.-JACQUES, Số 12	2 ^e Page le cent..... \$ 1 00
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00		3 ^e Page le cent..... \$ 0 80
		4 ^e Page le cent..... \$ 0 60

Lời Rao

Ai muốn mua nhứt-trình hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do bon-quản chủ nhơn mà thương nghị.

Cầm không ai động in Tam-quốc lại nhự trước này vào các thứ sách, hay là làm riêng một cuốn cũng không được.

Thương cổ luận

(tiếp theo).

Tôi luận bằng người nước Nam ta, ai lo cho này. mỗi người tình riêng, khi có sự tiền bạc người mua ruộng kẻ sắm phố, người cho vay kẻ chôn cất, xét lại thì may đến đó cũng chẳng lợi là bao nhiêu thì số sự không lợi nhiều cho chủ qui hữu xem: chẳng những là lợi không

dặng nhiều mà thôi, mà lại cách thương cơ không phải một mình mà làm lợi dặng nhiều và có sức mạnh,

Vì như một nhà nào kia chừng ba bốn mườ tuổi trên dưới, vì cần kiếm tiền tặn, nhin ăr nhin mặc, một ngày dư một ít, một khi dư mộ ít, dền chừng ấy sắm dặng nhà cửa đó dùng cũng vừa xài cho một anh thường thường. Vì chúng cũng đóng tâm hiệp lực, chống thì lờ ruộng làm rẫy hay là tĩa bắp, tĩa khoai vớ thì tũ gó người vịt bán trái bán bánh; dền khi dặng dư ra vòn liền lời chừng năm trăm dồng bạc.

Xin chú qui hữu xem coi, người thường dân làm cho thủ túc biển đê, lao thân tiều tử, vợ và chồng vậy không bài bạc rượu trà, lờ ba lờ mườit-ubi có nhà ở, có đồ vừa dùng lại dư vài năm trăm dồng bạc. Người bạc ấy trong Lộ Lộh ta, dặng may người trong số trăm? Tô chúng lộn trong số trăm người chưa? Chúng năm mươi một vài người là nhiều, thì như con;

Tam-quê chỉ tục dịch

(tiếp theo)

Tôn-Kiên dạng thơ, xem rồi, nói rằng: « Nhãn sao dặng với Lưu-Biểu, ngày xưa nó giử dặng ta, nay chẳng nơn diệp mà trả hồn, thì chờ đến năm nào? » Mới nhóm Trinh-Phổ, Huỳnh-Cái và Hàng-Đương dặng nghị luận. — Trinh-Phổ thưa rằng: « Viên-Thuật hay xào trá, xin chờ khải tin cho lắm. » Kiên rằng: « Ta lòng muốn trả thù, há chờ Viên-Thuật giúp ta đâu? Bèn sai Huỳnh-Cái đi trước đến mé sông, dặng sắp đặt chiến thuyền, chờ những quân khi lương thảo cùng chiến mà nhiều lắm; chờ rồi nội ngày ấy dầy binh. — Quân đi tuần tiêu trong sông hay, về phi báo với Lưu-Biểu. — Biểu cả kinh, nhóm văn võ tướng sĩ thương nghị. — Phù-Lương thưa rằng: « Xin chờ lo sự khá sai Huỳnh-Tổ, lãnh hết thủy binh dật Gian-hạ kéo đến trước, còn chúa-công dam hết chúng Kinh-Tương đến sau mà giúp sức; Tôn-Kiên vượt mấy biền mà đến, sao dặng mạnh hơn mình. — Biểu nói rằng phải, mới sai Huỳnh-Tổ sắp đặt cụ bị, còn mình thì theo sau dẫn đại binh. — Chính nói Tôn-Kiên có bốn người con, đều là con của Ngô-phu-Nhon sanh ra: Người lớn tên Sách tự Bá-Phù; người thứ lên Quyên, tự Trọng-Muru người thứ ba tên Giực, tự Thúc-Bật; người thứ tư lên Khuôn, tự Qui-Tá; còn người em gái của Ngô-Phu-Nhon lại làm vợ thứ Tôn-Kiên, người này cũng có con một trai một gái trai tên Lăng tự Tào-An; gái tên Nhon, Kiên có riêng một người thiếp là Du-Thị có một đứa con trai tên Thiệu tự Công-Lê. — Tôn-Kiên lúc ra binh, người em là tên Tịnh tự An-Đài đều giặc hết thủy con của Kiên sắp đứng cang đầu ngựa, lay mà cang rằng: « Nay Đông-Trác chuyên quyền-công lệnh Thiên-Tử yêu sức, trong bốn biền cả-loạn; mỗi người đều xưng bá mỗi phương; dật Giang-dòng mới vừa yên, nay lay về sự hồn nhỏ, mà kéo hết binh đi, đều không phải xưng dặng. Cúi xin anh rõ xét lại. » Kiên đáp rằng: « Em chờ nhiều lời, anh muốn tung hoành trong thiên hạ, nay có việc thù hém há chẳng trả sao? » Con trai lớn là Tôn-Sách thưa rằng: Như cha quyết muốn đi con nguyện xin đi theo. Kiên bèn cho đi. —

Kiên cùng Sách xuống thuyền trực chỉ qua Phê Thánh. » Huỳnh-Tổ phục binh cung ná mư bên sông, thấy thuyền đến dựa bờ bèn phát té xô xô. — Kiên bảo hết thủy binh đứng đợi cử nép ở trong thuyền, mà qua lại vườn vì gheo gheo cho mà bắng; trong ba ngày thoê dựa bờ vài mươi lần, còn binh của Huỳnh-T cũ bắng hoài bắng cho đến hết tên. Kiên ghé thuyền kéo binh lên bờ lượn dặng ho mưoi. muốn mũi tên; đang ngày ấy gặp g xuôi, Tôn-Kiên khiến quân sĩ bắng lại, ở trê bờ không có thể dỏ, binh chạy thối lui, bư của Kiên tuộc lên bờ, Trinh-Phổ và Huỳnh-Cái phân binh hai đạo xô đến cướp dinh tr của Huỳnh-Tổ; còn phía sau thì Hàng-Đươg kéo đạo binh lớn đánh tới, bị ba phía hiệp cớ Huỳnh-Tổ cả thua, bỏ Phan-Thành, chạy về Đặng-Thành Kiên khiến Huỳnh-Cái gìn gi thoãn chích, còn bốn thân kéo binh dũi the Huỳnh-Tổ ra cự, bỏ trận nơi đóng rặng. Tôn-Kiên sắp bày trận thê rồi ngồi ngựa ra dứ chỗ cửa bất cớ, còn Tôn-Sách mặt giáp cá thương cỡi ngựa đứng một bên cha. Huỳnh-Tổ dẫn hai tướng một tên Trương-Hồ ngư Gian-Hạ, một tên Trần-Sanh người Tron Đương, ra trận giơ roi lên mà mắng rằng: « c chuốt giặc ở dật Gian-Đông, sao dám xâm phạm cõi bờ người Tôn thất nhà Hớn; nói rồi khi Trương-Hồ vào trận của Kiên mà kêu chiêng Hàng-Đương ra rước mà đánh, đánh dư 1 mươi hiệp, Trần-Sanh thấy Trương-Hồ sĩ khiếp, mới bay ngựa đến giúp. Tôn-Sách n thầy, cấp thương một bên, lập tên bắn trư ngay mặt Trần-Sanh tên vừa ra, thì Sanh r xuống ngựa. Trương-Hồ thầy Trần-Sanh : xuống dật, thạc kinh dỏ tay không kiệp, Hàng-Đương một dao sả nữa kháp sanh r Trinh-Phổ giục ngựa xô đến trước trận b Huỳnh-Tổ; Tô bỏ mào kim khôi, và ngựa ch nhào vô chòm binh đông mà trôn. Tôn-Ki sáng thê đánh giặc binh thua đến sông Hó Thủy. Huỳnh-Tổ nhóm bại binh lại, về ra m Lưu-Biểu, mà thưa những chuyện, binh c Tôn-Kiên, mạnh lắm khó cự. Biểu mau mau m Phù-Lương đến thương nghị. Lương thưa rằng « Minh mới thua, binh không lòng quyết đánh, v thì phải chờ thủ; dặng sai người lên qua cầu c với. Viên-Thiệu thì tròng vậy này giải dặng Thái-Mao thưa rằng: « Kê của Từ-Nhu thì

một trăm có một người dặng như vậy. Xin hỏi như vậy xem đã đủ làm một thị nhà giàu chưa? Tùy theo ý mọn của tôi thì chưa thấy chi, còn nhỏ mọn, thấp hèn lắm. Ấy vậy mà tục người nước của chúng ta, bởi không tắng trái, ít thấy rộng, ít nghe xa, cho nên xem cho kỹ mà coi thì giống in là nhà quê mùa, hình như là khó chưa tắng thấy của; hễ mới vừa dặng nổi nói ra một thí như là người tôi vì dụ đó, thì là đối tắng đối nết, làm bẽ làm thê, muông nghĩ mà ăn chơi, làm biền không rắng nữa. Bởi làm sao vậy? Bởi vì trong trăm người mới có một thí là trong một xóm ở chừng một trăm, người ấy đã dặng trên mây bợn khác, có bạc chục bạc trăm, cho vô cho ra, đã có người thiếu nợ mình rồi; cho nên dầy đủ rồi hết muốn rắng sức nữa. Cũng tại thầy có một xóm xung quanh mình ở đó mà thôi, chờ không muốn xem ra cho xa; vì vậy nhiều khi phải bị nghèo nàn khổ sở lại, như hồi còn nhỏ. Đến lúc nghèo rồi lại than thở trách trời, sanh mình sao mà vận xấu, mới cho khá rồi lại làm cho nghèo, tại trời không thương. Xét cho kỹ mà chơi: Có phải là tại người lòng nhỏ tắng hẹp, không có quảng đại làm đều thạc cơ rồi mới dều là dỏ cho trời dật, dỏ cho thời vận. Làm người mà dòm dên chỗ, thầy đến nơi, thì lấy làm thương hại cho trời dật nơi Lục-tỉnh nấy hết sức; Thương là thương công tạo hóa, trên che dưới chở sấm chỏ dật tốt, phong hòa vô thuận đã có công nhọc làm đủ chuyện cho người dùng; tại người không biết dặng, lại dỏ lời rằng trời dật không thương, cho người nghèo, người khổ; Trời có lòng giúp người, mà mới mới dều là trách trời hết. Ôi thương hại thay cho Trời, cũng bởi dặng cao xa rộng lớn lắm, cho nên ai nói sao dều không nghe trả lời lại; Vì vậy nên dỏ cho người hết sức, dặng mới dều chỉ có làm sái làm quấy, dều là dỏ lời rằng trời bảo vậy.

Ấy là lời nói ví, về người mới vừa khá, mà phải bị sụp lại; tại tưởng là dầy đủ. Có câu cổ ngữ rằng: « Mảng chiều tòn, khiêm thọ ịch » Xin chờ có trông dầy mà phải bị lung vơi.

Còn nói ví về người dền khá như bực người mới nói đó, còn muốn làm thêm cho giàu có cho nhiều mà làm riêng một mình, không chịu hùn hiệp chung cùng với ai dặng buôn bán dều chi, sợ người ta gian lận, không tin ai, không nghe giữ bo bo ai, lo riêng một mình mà thôi. Vì

như người dẻ bạc mà mua ruộng, tôi xin tính chuyện lợi hại cho chư vị xem chơi: Đền lúc có vốn dư là năm trăm đồng bạc, chống (tính với vợ, nói rằng: bạc dỏ vô hùn mà buôn, việc dồng người không biết lời hay là lỏ. (Cũng bởi tắng-nhắc), còn cho vay sợ người ta không trả phải mất tiền; cũng bởi không gian) mình đi buôn riêng một mình, không biết vật chi dẻ buôn mà mau lời; còn đi buôn ghe sợ ngủ quên bởi lầy; hay là dặng vẫn ăn cướp đánh dậu dậu dỏ. (Chẳng dám trời dậu cũng không dám lỏ dúi) chỉ cho bằng mình kiểm coi ai có bán ruộng tốt mình mua một miếng nhỏ nhỏ, tùy theo bạc của mình có dỏ, may lâu ngày góp gió dặng làm bảo, và mình cũng là có tên rằng người có điển địa, dậu lớn dậu nhỏ cũng là có đất ruộng với người ta. Vợ chống tính như vậy cũng dồng tình cùng nhau; mới kiểm mua một sớ ruộng chừng bốn mẫu giá bốn trăm đồng, ruộng thường cho mướn một năm tám chục gia lúa. Xin chư quý xem coi, ra vốn mua ruộng một trăm đồng một mẫu một năm lấy hai chục gia lúa ruộng; tôi không kể tiền phí tổn về việc làm bắng khoán, bỏ dều nhỏ mọn đi; nói tóm về sự một trăm đồng bạc trao ra, mà lấy lợi vô hai chục gia; lúa bảy chục đồng, thì dặng mười bốn đồng, tiền là vừa và công chờ trừ ra năm cắt, dồng thê gần ba đồng, cộng sự phí là ba đồng rưỡi, dam trừ với mười bốn thì còn có mười đồng rưỡi. Xét coi, lời chừng bao nhiêu mà người đương thời ưa dẻ tiền mà mua ruộng, không muốn buôn lớn hùn to. Tính vốn bốn trăm, thì dặng bốn mươi hai đồng bạc lợi. Nếu người mới dư năm trăm bạc mà sắm ruộng như lời tôi nói ví đó, thì lấy lời không đủ tiêu trong nửa năm, dậu mà cần kiệm thê nào cho lắm cũng phải dều đi. Nếu mà không đủ xài thì một ngày thiếu một ít, nhiều ngày phải thiếu nhiều, ắt là sớ ruộng dỏ sẽ về tay người khác. Xin tính lấy kéo uống.

Ví như có dư bạc năm trăm đồng, lấy một trăm đồng phân hùn lập tiệm cơm dờ dựng thì lúc muốn làm dều chi lớn có chỗ cho mà vay dẻ lời rỏ, có phải là dều hữu ích chung, chờ dẻ mà lo riêng (tính riêng thì làm ăn đã không lợi, mà khi túng thiếu không biết nhờ ai) thiệt là thối cơ lắm.

(Sau sẽ tiếp theo).
Lương-dù-Tức, Đền-tre

vụng lẫm, binh ó ven thành tướng đứng dựa sông, há để bỏ tay mà chờ thác sao? tôi tuy không tài, xin lãnh binh ra thành, đứng quyết đánh một phen. Lưu-Biểu bèn cho Thái-Mạo lĩnh một muôn dư binh, kéo ra ngoài thành Trương-Dương, đóng nơi gò Kiền-Sơn, và bài khai trận thế. — Tôn-Kiên đem binh thẳng kéo đến. Thái-Mạo mới ra ngựa, Tôn-Kiên nói rằng: » Người ấy là anh vợ sau của Lưu-Biểu; ai đi bắt giùm cho ta. » — Trình-Phổ liền xách cây Thiết-Mâu ra ngựa giao chiến với Thái-Mạo; đánh vài hiệp, Mạo thua chạy. — Kiền giục đội binh lớn đánh giết tới thấy ngã tràng đồng; còn Thái-Mạo trốn chạy vào thành Trương-Dương; — Phù-Lương thưa rằng: « Tại Mạo chẳng nghe chức hay, nên làm cho đến thua xét theo quân lệnh lẽ đáng chém đầu. » Lưu-Biểu lấy cơ mới cưới em Mạo, nên không khùng giã hình. — Tôn-Kiên phân binh bốn phía vây thành Trương-Dương, đang công phá bỗng dẫu một ngày kia, gió dữ thổi gãy cột cờ soái trung quân; Hằng-Dương thưa rằng: « Điểm ấy chẳng phải tốt, xin tạm thâu quân về » — Kiền nói rằng: « Ta thường đánh thường thắng, chẳng chiều thì mai lấy Trương-Dương, há đi như gió gãy cột cờ, mà nghe theo người đem binh về. » Không nghe lời Hằng-Dương, phá thành càng gấp tới. — Phù-Lương thưa với Lưu-Biểu rằng: « Tôi xem tướng trời hơi hôm, thấy một tướng tinh muốn sa, lấy theo phần dật mà độ sao ấy ở phía Tôn-Kiên; nay xin Chúa-Công hãy kiếm gởi thơ Viên-Thiệu dựng xin giúp. » Lưu-Biểu tả thơ rồi, hỏi: « Ai dám vược ra trùng vây mà đem thơ » Có tên tướng mạnh là Lữ-Công, lên tiếng nguyện đi. — Phù-Lương rằng: « Người đã dám đi, khá nghe ta bày kế: « Cập năm trăm quân mã, lựa kẻ biết lên gò Kiền-Sơn; lúc bên kia nó dẫn quân theo camp, người phân ra một trăm người lên núi lượm đá viên, cho sẵn còn một trăm quân nép ở trong rừng; khi binh nó đi theo, thì chờ có chạy tặc, cứ chạy quanh quanh lộn lộn, dặng dụ cho nó đến chỗ mai phục đó, rồi mau đá liên tên băng; như dặng thẳng thì dật pháo Liên-Châu làm hiệu lệnh dặng binh trong thành kéo ra tiếp ứng; nếu binh nó không đi theo, thì đừng dật pháo hiệu mà làm chi; cứ dặng mà thẳng xông; đêm nay trăng ít tôi đến lời người sẽ ra thành. — Lữ-Công lãnh kẻ rồi, sửa soạn quân mã, chờ

dầu trời, lên mở cửa đông môn dẫn binh ra thành, Tôn-Kiên, đang ở trong trướng, bỗng nghe tiếng hét vang, liền lên ngựa, dẫn ba mươi quân kỵ ra dinh; có quân đi thám về báo rằng, có một đội người ngựa kéo đi riết lên gò Kiền-Sơn. — Kiền không hội cát tướng, một mình dẫn ba mươi quân kỵ rước theo. — Lữ-Công đã đến nơi núi và mây cụm rừng trên d rơi dều mai phục. — Một mình Tôn-Kiên cỡi ngựa tới khỏi tiếng đội chẳng xa bao nhiêu, — Kiền tiếng lớn mà rằng: « Chớ chạy » — Lữ-Công dừng ngựa trở lại đánh với Tôn-Kiên; giao chiến chừng một hiệp thì chạy vào núi. Kiền đuổi theo sau, vô tới núi không thấy Lữ-Công; Kiền vừa dọm lên núi. Bỗng dẫu nghe một tiếng dộng la, rồi thì trên núi đá liên xuống, trong rừng lén bắn ra như mưa: Tôn-Kiên mình mấy người ngựa đều bị vít tang nát bẻ đầu, thác nơi hòn Kiền-Sơn, hưởng thọ dặng có ba mươi bảy tuổi mà thôi. Lữ-Công bắt giết trọn hết ba mươi quân kỵ của Kiền; rồi phóng pháo Liên-Châu lên làm hiệu lệnh. — Trong thành Huỳnh-Tổ, Phù-Việt cùng Thái-Mạo dẫn binh rìc ra. — Các binh tướng Giang-Đông cả loạn. — Huỳnh-Cái nghe tiếng hét vang động trời, mới dẫn binh thủy tước lên, liền gặp Huỳnh-Tổ, đánh chừng hai hiệp bắt dặng Huỳnh-Tổ. — Còn Trình-Phổ bảo bộ Tôn-Sách kiếm dặng dặng chạy; lại gặp Lữ-Công. — Trình-Phổ thúc ngựa đến trước, đánh vươ vài hiệp, dâm Lữ-Công một xà-mâu rớt xuống ngựa; hai bên binh mã đánh với nhau một trận dữ lắm đến trời sáng, bên nào dều thâu quân về thành bên này. — Tôn-Sách về dền Hồn-Thầy mới hay rằng cha bị băng thác, mà thấy thì dều bị quân sĩ Lưu-Biểu kéo vào thành, bên khác rông lên. — Hết thấy chúng quân dều kêu khóc. Sách nói rằng: « Thấy cha ta còn ở trong giặc; ta há bỏ mà về sao? » — Huỳnh-Cái thưa rằng: « Nay bắt dặng Huỳnh-Tổ ở đây, nên dặng người nào vào thành mà gián hòa, đem Huỳnh-Tổ dổi xác Chúa-Công» nói chưa giữ tiếng, có một Quán-lại tên là Hoàn-Giai ra thưa rằng: » Tôi với Lưu-Biểu có cựu tình, nguyện vào thành làm sứ cho. — Sách cho đi. — Hoàn-Giai vào thành ra mắt Lưu-Biểu thuật đủ chuyện gián hòa. — Biều đáp rằng: « Ta dưng quan mợ mà lịnh xác Van Đai rồi; Khá mau thả Huỳnh-Tổ về, thì hai bên sẽ bãi binh; dưng xâm phạm đến ta nữa. — Hoàn-Giai lấy tạ muốn đi về; thì có Phù-

Lương ra mà rằng: « Chẳng nên chẳng nên, ta có một lời nói, khiến cho hết thầy binh Gian-Đông, không còn một làm giúp mà về, xin trước chém tên Hoàn-Giai, sau tôi sẽ dung kẻ. (Rước giặc Tôn-Kiên vừa bị thác, cứu hòa Hoàn-Si lại mang lại) Chưa diệt Hoàn-Giai lãnh mạng đường nào, và nghe bả sau phân giải.

(Sau sẽ tiếp theo).

CANAVAGGIO.

Tác bất thiện thiên giảng chi bá vương.

(tiếp theo)

Vương lệnh Giem-Vương, Ngưu-dầu quí tức thì thúc ké anh ta lại, rồi xiêng cổ băng lời tới sắc, mới năm giây lời tới kéo bừa đi, còn dặng sau có Mã-diện quí cầm trái dâm gai đánh mã xô tới. (Chưa dền chỗ hành hình, mà tách dần từ Giem-la, xem ra lấy làm ghê ghiết lắm). Trình-Thiên-Chi mắt hôn mắt vía đau dái quá chừng, khóc la lạc cuồng hòng, mà dưng không giảm thì nào, (dung nhưn khi dều dị dịnh dị khuy) Dẫn dền một chỗ có lưới mắc rào xung quanh, vào cửa thì thầy trên cửa có dể chữ: « Trị gian ất hình số » Hai tên quí sứ dẫn dền trước mặt một ông. Mặt lớn râu ria, mày ro, xem ra tướng dữ lắm, con mắt lớn hơn lục lạc bầu. Quí liền trình chiểu của Giem-Vương cho ông ấy xem. Xem rồi ông thộp bặt một cái rúm, thì có bốn tên quí khác chạy ra, bình dung phi thường, nhanh dục lông lá, cổ quái về hình ra không dặng; dều ai mà dặng thế nào, thả dền cũng phải bay hòng. — Ông ấy bảo bốn quí dừ đó nhúm lửa thang cho thiệt dỏ, dỏ ra vuồn vuồn chừng một camp nhà rồi để anh ta ra lấy lư lư-nói dưng vô. lợ tức Trình-Thiên-Chi hóa ra l-

nói, trong lòng biết mình là người làm quan lớn giàu sang trên thế gian, duy cực nỗi con mắt mình xem nội châu thân dều là lợ-nói rõ xuống tròn lại có đuôi dài; muốn mở miệng kêu nài mà nói ra không dặng, nhưn mây nhưn mặt chảy nước mắt ròng ròng, mỗi tiếng kêu ra dều là ết ết, tiếng lợ-nói mà thôi. — Rồi bốn quí ấy kéo xô tội-nhơn vào đồng lửa thang, nhào lên nhào xuống la hét vang rền, chừng nửa giờ thì lông lá cháy queo tay chơn cùi cực, chét nhần răng méo miệng trên đồng thang. Ông giữ việc hành hình ấy, mới bảo quí kéo ra đem bỏ vào trước tuyến tỉnh, bỏ vào đó một giây lát, thì Trình-thiên-Chi sông lại, thầy mình ở trong Gieng nước dục dơ. Tuy vậy chỗ sự đau phỏng, nóng nảy nó còn dốt trong tâm phổi, khó chịu lắm; nơi con mắt nước mắt chảy còn chảy xuống ròng ròng. (Kiền thử trọng hình tu cần giới, tư lương tịnh lý sự bình sanh). Một hồi lâu, mới kéo ra khỏi gieng, rồi giao lại cho Ngưu-dầu và Mã-diện quí dẫn về.

Đền trước mặt vua Thập-Điện quí dạp anh ta quí xuống trước sân chầu. Vua bèn phán rằng: « Trình-thiên-Chi, mi thầy rõ hình phạt chưa? Làm người, hể tác bất thiện thiên giảng chi bá vương; còn tác bất thiện thiên giảng chi bá vương; cứ theo thọ số của mi thì còn mười lăm năm mới mạng; nay thiên-dinh dâm thọ người bốn năm, còn mười một năm mà thôi; cũng bởi người lòng sâu dạ độc, thiên hạ kêu than; mi mưu hại người nấy cho có tội, kẻ phá người kia cho thật lợi, thầy ai phải ai dổi hơn mình thì muốn hại, thầy ai giàu ai sang hơn mình, thì ghét sau trng, bợ trước mặt, làm quan không thương dái; mượn dâm lốt dặng cho mà kiếm danh kiếm lợi cho mình; (Có câu: ky số bất dục vật thì ư nhưn) sao mi lại ịch kỹ hại nhưn; mi thường có nét xấu, người làm dều chỉ có ịch và phải; thiên hạ cho phải, mi kiếm dều nói quây, trong lòng sáng kiếm cách thủ mà làm ngàng người

đều phải; Nhữ tội tội trọng, hình hiền nang dung; vậy thì tự hậu có trở về thế gian, phải căng mình sửa tính lại, động sấm hồi tiền khiên; vì như người tham tâm vô yếm, mà quên thì bề khi nào muốn làm đều ăn vì, thì người phải lấy kiên mà soi nhìn mặt người lại, nếu màu da trắng thì sẽ làm; nếu nó thâm đen thì chớ làm, ấy là nhất cho người nhớ hình lọ-nói là khổ lắm. Nhược như bát tuần thọ hình hữu nhật».

Anh ta nghe lời phán của Thập-Điện, liền quì lạy tam thiên, khóc than mà tâu rằng: «Tội nguyên cùng Giêm-Chúa, lời chẳng dám sai ngoa; nay mới tương địa hạ hữu Giêm-la, xưa còn ngờ mình trung vô báo ứng; chưa một kiếp lòng tối khổ khổ, hình lọ-nói khổ thầy nguy nguy; tham làm chi trên thế bị người khí, gian làm chi âm ti mang hình phạt.»

Lập tức vua phán cho quì sứ dẫn hườn hôn cho anh ta lại trần thế. — Lúc vợ con ngồi giữ xác, mà đã ba ngày; lời chừng giờ dần, vợ con đang ngủ gục. vì thức khuya mệt mỏi lắm, thì nghe anh ta rên và cựa mình, mà dậy không nổi, cũng bởi mới bị hình phạt đó. Vợ con giục mình thức dậy liền mừng rỡ ngồi cho uống nước cháo một giây lâu mới tỉnh, tuy vậy nói ra chưa rõ tiếng, nghe nói ít ỏi. Chớ năm ba ngày thiệt mạnh đi ra vô, người vợ hồi khi mẹ thấy những dấu chi. Anh ta cứ lắc đầu không nói chi hết, vì buồn lắm; cứ một dấu soi kiên hoài mà coi thử lời vua Thập-Điện nói có không? Thấy da đen lấm, bèn lấy chanh khê rửa hoài nó càng ra đen hơn lộ chầu.

Tự hậu mới sợ mà rặng mình lại (Nhứt âm nhứt trắc đại tiên định, sở hành sở chỉ vật khí tâm).

Dị sử thí.

Hoàng thiên bất phụ hiền tâm nhơn.

(tiếp theo)

Đọc rồi vua mới biết rằng tên đây lớn nhỏ này thiệt đáng người hữu dụng cho quốc gia vì có cả: « trung thân xuất tự ư hiền tử ». Mới mười mấy tuổi mà hiền hạnh như vậy, thì lấy làm thế giao hi hữu. Ông vua liền trả thơ vô túi nó, lại lấy một nén vàng rỗng bỏ vào túi mà cho nó, dặn thử coi, nghèo có tham không? Rồi Ông làm động cánh cửa phòng cho mạnh. Tên valet (đầy tớ vua) giục mình thức dậy ngó xung quanh không thấy ai cả, lại nhơn túi áo hình nặng, thò tay vào đụng nén vàng, lấy ra. Xem thì sợ hãi lắm bèn khóc hòa ra. Vua nghe bước ra hỏi, vì sao mà khóc vậy? Tên valet tâu rằng: Tôi có một mẹ một con, tôi đến ở làm tôi cùng bề hạ, chỉ giữ lòng trung trực dựng cung dưỡng lão thân; chẳng biết ai ghét hận chi tôi, gieo vàng nén vào trong túi áo oan tình ấy xin trên tỏ xét, phận tôi con nào dám gian tham; tôi tội oan đầu chịu đã cam, thương lão mẫu không ai phụng dưỡng. Vua nghe mìn cười mà phán rằng: « Vàng ấy của ta giúp đó, hãy đem về tâu cấp cho mẹ người ta cho người vào học nhà trường, chờ khoa cử hậu lại dụng sự. Anh ta nghe mừng lắm mới quì xuống, xin lỗi hung bằng chơn vua dặng cảm ơn. Đến sau học thi đậu được thủ khoa; ra làm tướng lớn; Vua đại dụng lắm.

Coi có phải là; (Trời đầu nữ phụ người con thảo, trung chánh tuy hèn cũng có danh.

CHUNG

Lương-Cu-Bá

Nhân đề trần gian thiện, nan phân biệt thiệt hư

Có một tên Lục-tử-Tài tuổi đã lớn, qua dài Mán-Trung, đến huyện Gian-Sang, trời mưa lớn, và tối lắm, mới vào làng kiếm nhà dựng ngủ đậu. Vô một cái nhà kia xin ngụ; chủ nhà ra rước, thì cách ngôn từ cũ chỉ xem nhỏ nhà lắm; hỏi ra thì xưng là họ Trầm mới thì đó tử-tài. — Anh khách xin ngụ một đêm. Người chủ nhà tánh học trò thầy kẻ đóng đạo nên muốn rước cho ngụ, duy nhà chật hẹp nên thưa rằng: « Nhà tôi đơn kiếm hẹp nhỏ lắm, nay ông muốn ngụ xin chịu phiền ngụ nơi chái hướng đông; nếu bằng lòng thì tôi vui vẻ mà rước ông ngụ ở một đêm». — Người khách thưa rằng: « Nhờ ông mỹ ý, cho ngụ, ấy là đáng may, còn sự chật hẹp không cần, phận hành nhơn phải chịu khổ». Người chủ nhà mới dắt anh khách lại chái hướng đông, mà cho ngụ. Lục-tử-Tài đến đó thầy có một cái quan tài để một bên, thì trong lòng nhơn nhơn một chút, duy cực chẳng đã, đã vào rồi khổ từ mà trở ra; ra thì khó kiếm nơi khác, và ý mình có ý dặng nữa; mới trái chiều bày bộ Kinh Diệt ra mà xem. Đến chừng canh hai, không dám tắt đèn, mới vừa đi vô ngủ; liền nghe tiếng cọt kẹt, con mắt nhắm chỉ ngó vào đó, thấy nắp hàng dở hé lên, một ông già râu bạc thông hai chơn mà ra. — Anh ta sợ hãi lắm, dè chừng mi mùng lại nhìn thử, không dám cụt kịch; thấy ông già đó lại chỗ ghế coi sách dở cuốn Châu-Diệt ra mà xem, con mắt xem còn tay thì lật đật lấy thuốc dè vô ông điều, kê vô ngọn đèn hút phi phà một hồi. Người khách ấy thật kính hơn vía, vì trong trí nghĩ, bề ma thì sợ bộ châu-diệt, mà con ma này không sợ, ắt nó dữ lắm; sợ mình mảy lạnh rung nổi óc lên, mà không dám la cũng không dám chạy. — Ông già ấy ngó lại chỗ anh khách ngủ mà cười chum chim, rồi xách ông điều dở hòm chung vác, nắp hòm liền dặng lại như cũ. — Trọn đêm không dám nhắm mắt. Trông mau sáng, mới vừa rặng đông, mau mau dậy, chạy lại hỏi người chủ nhà rằng: « Cái quan tài ấy của ai. » Chủ nhà đáp rằng: của ông lão thân tôi. « Sao anh không chôn để quan làm chi lâu » Anh chủ mới nói:

« Cha tôi còn mạnh mẽ chưa thác, lánh ông theo người xưa, hồi bảy mươi, đã sắm cái thọ rồi, cái nắp làm bằng tre, ngoài phật hàng, dè dờ ra vô cho nhẹ, thì ông hay vào đó mà nghỉ. Một lát ông già đó ra uống nước. Người khách thấy, thì là ông già ma khi hóm. Ông già liền hỏi: « Hồi hôm có khi chú em sợ lắm chớ ». Người khách mắc cỡ làm thin mìn cười, chạy lại hòm xem thì thấy mền gói dè sẵn ở trong. lúc ấy bà người thầy việc trừu đều cười xoá ra.

NGUYỄN-THIỆN-KẾ, Chợt in.
(từ tiêu mã)

Cáo Thi.

Tỉnh-Travinh có cần một người surveillant địa hạt lương một tháng là 25 đồng.

Ai muốn làm thì phải gửi đơn và giấy lời cho quan chánh Tham-Biện-Travinh khi sự làm việc ngày 1^{er} janvier. 1902.

LỜI RAO

Ông Canavaggio, là chủ nhứt trình « Nông-cỏ-mình-dám kính lời cho ai này dặng hay rằng có lập vừa trừ muỗi tại Cao-mên và trong Nam-kỳ lục tỉnh. Mười bán gia nhẹ hơn mười quan thuê nhà nước.

Nếu vậy như kẻ thù hạ lãnh bán muỗi mà bán hơn mắc hay là bằng giá nhà nước thì xin phải tỏ cho ông chủ Canavaggio biết mà trưng trị và xích trục chúng nó.

Cáo Bạch.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí châu du, người hay suy nghĩ cùng kẻ yếu gầy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycéro-kola hay là Glycéro-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bán tại tiệm thầy Béranguier ở Saigon mỗi ve giá bốn quan năm tiền lấy, còn mua một lược hai ve thì giá tám quan.

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LAM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tức danh đường Kinh-lập) số 125. Xin anh em chờ lộn.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sốt dẻo và bánh sừng-bò chấy beurre (bánh mặn)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mặt, bánh bò chấy mặt.

TẠI TỈNH MYTHO

Tiệm ngành ở đường mé sông tại chợ số 10. Mỗi bữa (sầu) có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhưt hảo hạng. Có rượu chát, rượu bière, limonades.

Có trữ nước đá.
Đủ thuộc y-dược tây.

Nội hạt ai mua vật gì thì xin gởi mau mắn và từ từ hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre, Cái-bè, Cần-thơ, Hà-tiên Sóc-trăng, Vĩnh-long và Sa đéc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gởi thơ cho tôi, tên ROUX tại Mytho.

TẠI CAP SAINT JACQUES (Vũng-tàu)

Có tiệm và lò bánh mì tại đường de Lanessan. Lành nạp bánh cho các cơ binh. Có gởi bánh mì qua bán tại Bà-ri-a.

TỈNH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phố Châu-trần-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để lâu đừng đi đường, hay là đi rừng đi rừ thì cũng có bán.

NĂM TÂN-SỬU (1902)

NGÀY LANGSA	THANG GIỀNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHAP ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG GIỀNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHAP ANNAM
1	Mercredi.....	22	Thứ tư	16	Jeudi.....	7	Thứ năm
2	Jeudi.....	23	Thứ năm	17	Vendredi.....	8	Thứ sáu
3	Vendredi.....	24	Thứ sáu	18	Samedi.....	9	Thứ bảy
4	Samedi.....	25	Thứ bảy	19	DIMANCHE.....	10	CHUẢ NHỰT.
5	DIMANCHE.....	26	CHUẢ NHỰT.	20	Lundi.....	11	Thứ hai
6	Lundi.....	27	Thứ hai	21	Mardi.....	12	Thứ ba
7	Mardi.....	28	Thứ ba	22	Mercredi.....	13	Thứ tư
8	Mercredi.....	29	Thứ tư	23	Jeudi.....	14	Thứ năm
9	Jeudi.....	30	Thứ năm	24	Vendredi.....	15	Thứ sáu
			Tháng Chạp Annam	25	Samedi.....	16	Thứ bảy
10	Vendredi.....	1	Thứ sáu	26	DIMANCHE.....	17	CHUẢ NHỰT.
11	Samedi.....	2	Thứ bảy	27	Lundi.....	18	Thứ hai
12	DIMANCHE.....	3	CHUẢ NHỰT.	28	Mardi.....	19	Thứ ba
13	Lundi.....	4	Thứ hai	29	Mercredi.....	20	Thứ tư
14	Mardi.....	5	Thứ ba	30	Jeudi.....	21	Thứ năm
15	Mercredi.....	6	Thứ tư	31	Vendredi.....	22	Thứ sáu

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE
MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÀN NHỰT TRÌNH
(Người bản quốc mỗi năm... 5\$00)
Đông-dương (Người-Lang-sa cùng ngoại quốc... 10 \$00.)
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO
SAIGON
ĐƯỜNG CAP ST-JACQUES, SỐ 12

ANNONCES

1st Page le cent..... \$ 1 50
2nd Page le cent..... \$ 1 00
3rd Page le cent..... \$ 0 80
4th Page le cent..... \$ 0 60

Lời Rao

Ai muốn mua nhựt-trình hay là in việc chi vào nhựt-trình thì cứ do bon-quản chủ nhơn mà đương nghị.
Cám không ai động in Tam-quốc lại như trước này vào thư sách, hay là làm riêng một cuốn cũng không đặng.

Nghinh xuân báo hi.

Chỉ ít lời hi báo tân xuân,
Càng liệt vị kim băng ngọc hữu;
Càng cao đặng thiên trường địa cửu.
Càng thơm ngàn thu vô thuận phong diêu:
Càng muốn dân số phú ca diêu.
Càng nguyện trăm họ an cư lạc nghiệp:
Càng nguyện trăm họ an cư lạc nghiệp:
Càng nguyện trăm họ an cư lạc nghiệp:
Càng nguyện trăm họ an cư lạc nghiệp:
Càng nguyện trăm họ an cư lạc nghiệp:

Vui tân xuân phụ tương hưng,
Đặng sức khỏe cháu con vui sướng;
Không Bất-trách dựng nhà phải hướng,
Chẳng Thông-thơ sắm ruộng nhâm giờ;
Đền ngày xuân.cờ rượu cảm thơ,
Qua năm mới ngoại du thưởng hứng;
Ơn cha mẹ lựa đời rất xứng,
Định nam nghi thật nữ nghi gia;
Nhớ anh em vậy bạn thiết tha,
Khiến quan chi công dân chí Kinh;
Nguyễn trọn đạo ngũ thường lễ tính,
Ước lành ghé từ thú nông thương;
Tam tài cho rõ mặt đường đường,
Từ tiết dặng bày hình rầy rầy;
Loài diều thú vui xuân mùa nhấy,
Giờng cỏ hoa hứng tiết giém gia;
Mai ngắm gương ong bướm nhूम nhĩa,
Ngó nở nhụy pượng hoàng sếp sếp;
Phủ giải-tiết ngâm đã bắt tận,
Từ xuân tương ca chín vô cùng,
Chúc bản lan hương sự thưng lung,

Trong năm mới thặng quyền tàn tước ;
 Bé tử tự miêng trưởng là trước,
 Nẻo công danh phú qui theo sau ;
 Thiếu-quan con bóng chạy theo mau,
 Ăn tét mới rồi, ăn tét nữa ;
 Bồn quán ít lời giới sửa,
 Kim băng chư vị vui lòng ;
 Quyết làm cho thương có việc xong,
 Đặng hậu nhứt mìn-dâm rở tiếng ;

Vài lời khản nguyện,
 cung hi phát tái.

Theo cổ lệ hể sắp ăn thì nghĩ, vậy đã đến hai mươi lăm tét, xin kiêu lỗi với chư quý hữu cho nghĩ ít kỷ ra giêng sẽ tiếp theo.

Lương-Dù-Trác, Bèn-tre.

Thương cỏ luận

(tiếp theo).

Trong tờ nhựt báo trước tôi luận về việc người có dư chừng năm trăm bạc mà để mua ruộng đất theo đời này, thì lợi không bao nhiêu sợ e đến trở ra nghèo lại như hồi thiếu niên; ấy là để mà mua ruộng. — Vậy bây giờ tôi nói về người để tiền bạc mà cất phố dựng cho mướn khi trước cách chừng mười lăm hay là hai mươi năm rồi. thì sự cất phố mua nhà mà cho mướn thì lợi. Sao mà lợi ? Bởi vì lúc đó người muốn sắm phố cho mướn, đất tại châu thành cũng còn rẻ, chẳng những là đất ấy rẻ mà thôi, mà lại cây văng cũng thợ hồ thợ mộc cũng không mắc. Như khi trước sắm phố thiết có lợi; còn đang lúc này mà thầy người ta có phố có diên người nào vừa nở tới một ít muốn mua theo người mà sắm những vật thiên hạ cần lắm đó, thì là bợm chưa thông việc làm ăn buôn bán; xem kỹ thì chẳng khác nào, như thầy người ăn khoai, mà vát mai chạy quay. Phép buôn thì phải cho thông, hể là như khi ngã thủ, còn hơn thủ ngã dữ. Nghĩa là, hể người ta ưa lắm thì mình chưa ra, còn người chưa ra thì mình làm; ấy là đều thầy cao xa hơn người ta, chớ phép buôn mà dành, thì dầu có lời cũng chẳng là bao nhiêu. Tôi xin cất nghĩa việc sắm nhà hay là phố mà cho mướn, không lợi bao nhiêu, cho chư quý hữu xem chơi; ở tại

chợ Bentre có một người khách nước họ có chừng bốn năm chục căng phở ngói một phần lâu hai phần trệt, sau khi anh ta thác rồi, mà vợ tranh nhau, thì sanh ra sự kiện cáo nơi tòa có cũ trường tộc, vì mây con của người mất đó còn nhỏ tuổi. Vậy cho nên trường tộc đem phở ấy mà bán; nhiều người dành nhau mà mua, rồi lại thì có một tên Bang-cựu cũng một nước mua đặng, giá là một muôn một, số phí nội vụ thành ra một muôn hai; (mà có ai ước chừng thứ giá mua một muôn hai bạc mà mỗi tháng đặng bao nhiêu lời?) Tiến phố đôi khá lắm thì là một trăm ba, một trăm tư bạc mà thôi. Mỗi khi phố hư phải sửa lại. Cứ năm rồi xét tiền phí tốn lấy ra, còn số chỉ tốn không còn một phần lời. Xem thử coi, chẳng lợi bao nhiêu; mà lợi không hiểu làm sao dành nhau mà làm? Văn còn nhiều đều khác lợi lắm, sao mà không làm. Ấy là đều thì dụ việc mua đất cất phố, tuy không lời nhiều mà còn có lời chực đình; chín tẻ cho kẻ có dư bạc, mà không chịu làm đều chi hết; không mua ruộng cất phố, không mua sắm đồ dùng; cứ một đều gửi bạc cho ông Thổ địa giữ gìn mà thôi; hể có chín đồng thì chèn mòng chắt lột kiếm rắng một đồng cho đủ mười đồng bỏ vô hồ nước mắm cùng là chình vôi, đem gói, khi gửi rồi cũng không lạnh biến lại bất lịch chỉ có một tểu tế làm dầu vật chi trên mặt Thổ địa đó mà thôi; cứ gửi hoài hoài năm này tháng kia, trong vài mươi năm thì có bạc muôn để vô kho cất đó; chớ không dùng chi cả. Chớ chi gửi bạc cho Thổ địa mà trong lòng an, ăn no ngủ kỹ đặng sao? Không vậy, gửi có chỗ có nơi rồi, mà lòng phấp phồng hơi hộp, đi xa về gần đều phải liếc con mắt vô đó một chút coi thử có mất đâu không. Cứ thay cho bợm có bạc nhiều mà không biết làm đều chi; mà bạc nó lại làm nhọc lòng ăn không ngon bữa cơm, ngủ không thặng giấc nhắp, chẳng biết Thổ địa lâu nay có hay nói ngược không? Mà mây người gửi bạc cho ông đều lo làm vậy? Chẳng phải một đều lo sợ mà thôi mà lại hay đời chớ này, đời chớ kia; Ví như trời đất mà cho nhiều người một thành như mà, bợm đó thì ông Thổ địa mặt rỏ chẳng ra, cũng bởi họ đời đời bạc họ, mà ra sự bại cái mặt Thổ địa. Vậy chớ như không xài thì gửi cho nhà banque cũng đặng mà; nhà banque ở ở rành rành hơn Thổ địa nhiều, hể ai có gửi bao nhiêu đều cho biến lại hể, và có để lâu,

thì cho ăn lời nữa, chớ gửi khỏi nghỉ ngại đều chi. Nói tóm một đều xin ai có bạc nhiều-ràng làm hùm hiệp buôn chung cho dùng người; trước là có ban hữu đồng, thì sự vui có, sau là có lợi đặng đỡ gùm cho những người nghèo thiếu, ấy là sự đệ nhứt phải, hơn là lo riêng tính riêng, và hơn là để gửi bạc cho đất đai mà làm chi; sợ e có con oan nó ngờ thầy nó lo với ông Thổ địa nó lấy đi đánh bạc, thì uổng công cần kiệm tiền tặng, bòn tro đợi trâu lăm. Ông Thổ địa thông thả hết sức mà trao cho con của người có bạc đó, đi đánh me chơi cũng bởi không có chi mà đòi ông cho đặng khi mất bạc của mình; vì ông không làm giày lảnh. — Nói ít lời vui cười chơi vì cũng cần nhứt ăn tét, xin chư quý hữu có đọc những đều vui và hữu ích, rắng nói dùm với những người, chưa trải việc đời chớ có chôn cất bạc muôn ngàn làm chi uổng lăm, để ra mà làm; không lợi bé này cũng lợi thế kia; vì như vậy có nhiều tiền đem chôn đều, thì ai biết cho mình có nhiều, đi ra ăn mặc xài xả tiền tặng, đều bị người khi; Nếu đem ra lùn hiệp buôn bán, nói cho cùng, như mà có lỗ cho lăm cũng chẳng bỏ mất hết vốn; mà đều làm cách tinh, mỗi một có danh rắng người biết dùng đồng bạc, biết sai khiên nó thì mình mới có danh. Tuy tôi nói ít, cho chư vị cũng hiểu nhiều; đều học văn chương, cùng đều làm giàu có, hai đều đó, có lẽ giống nhau về cách dùng; anh hay chữ mà không biết dùng chữ, cũng không khác chi anh có tiền mà không biết cách dùng tiền; anh này cũng như anh kia, chẳng có chi khác nhau, có một đều không biết dùng thì có cũng như không. giới chi

(Sau sẽ tiếp theo).

Lương-Dù-Trác, Bèn-tre

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

HỚI THƯ TAM :

Vương Tư-Đồ khêu dụng liên hươn kẻ Đổng Thái-Sư dận hét Phụng-Nghi đình.
 Phu-Lương nói : « Tôn-Kiến nay đã thác mây

con còn thơ ấu, non lúc yêu thế như vậy, kiếp mau tàn binh, đóng một hồi trống thì dặng chuyện; nếu trả thầy bài binh, thì là gửi sức người cho dặng mạnh, làm cho Kinh-Châu thêm lo nữa. Lưu-Biểu nói : « Huỳnh-Tổ còn ở tại dinh người ta, đâu nở bỏ sao ». Lương thưa rắng : Bỏ một tên không-mưu như Huỳnh-Tổ, mà lấy dặng Gian-Đông, đều ấy chẳng khá hơn sao? » Biểu nói : « Ta với Huỳnh-Tổ lấy lòng dạ mà giao, nếu bỏ nhau thì phi nghĩa ». Bèn đưa Hoàn-Giai về dinh, và giao ước vụ đổi thầy Kiên với Huỳnh-Tổ. Tôn-Sách tha Huỳnh-Tổ về, dặng rước linh cữu của cha, và bài binh về Giang-Đông; đem cha chôn nơi gò Khúc-A; sau khi chôn cất rồi, dẫn quân đóng đó tại đất Gian-Đông, chiêu hiển nạp sĩ, hạ mình xuống mà đãi người; vì vậy nên, hào kiệt bốn phương đều lần lần đến mà đầu. — Đổng-Trác tại trường-an nghe Tôn-Kiên thác, mới nói rắng : « Bớt rồi cho ta một sự lo ». Lại hỏi con của Kiên chừng mấy tuổi? Có kẻ thưa rắng : « Chừng mười bảy tuổi ». Bởi vậy Trác chẳng lấy chi làm lo, càng kiêu ngạo hoành hành thêm nữa; xưng mình là Thương-phụ; vào ra trong cung đều tìm ngại lệnh thiên tử; lại phong em là Đổng-Mân làm Ngạt-hầu tá tướng quân, cháu là Đổng-Hoàn, làm Thị-trung-tổng-lãnh cầm quân; còn hết thầy kiến họ Đổng bắt luận già trẻ đều phong tước hầu; Ngoài thành Trường-an cách chừng hai trăm năm mươi dặm, bắt dân phu hơn hai mươi lăm muôn người, đắp nền Mi-ô làm thành làm quách, bé cao bề lớn đều bằng như trường-an vậy; ở trong lập cung-thất kho tàng, chứa lương thảo đủ dùng chừng hai mươi năm, lựa con gái đẹp của dân, hơn tám trăm đứa, để ở trong cung; vàng ngọc trân châu lựa là-gam nhiều, bắt thặng-kỷ số, gia thuộc của Trác đều ở vào đó. Còn Đổng-Trác thì qua lại trường an, hoặc nửa tháng hoặc một tháng về một lần, đều có công hầu dựa đón ngoài cửa hoành môn. — Trác thường thiết trường tại đường, cùng công khanh ăn uống. — Có một ngày kia Trác ra cửa hoành-môn, công khanh đều đến đưa, mới cảm hết lại dặng yên tiệt; xây có bên Bắc-dịa giải đèn hơn vài trăm si tốt đầu hàng, Trác pên dạy đem hành hình nơi trước yên, hoặc các taychơn, lác mũi, móc mắt cùng là

bỏ vào chỗ mà nầu; tiếng kêu khóc động trời, trăm quan đều ruồng rẫy, có một mình Đông-Trác ăn uống nơi dưới như thường. — Lại có một bữa kia, ở tại Tỉnh-Đài, Trác nhóm hết trăm quan, sắp hàng hai bên, uống rượu vài tuần, Lữ-Bồ bước lại nói nhỏ với Trác; nói rồi Trác cười mà rằng: «Vậy sao? liên sai Bồ kéo quan tu-không là Trương-On ra khỏi tiết; trăm quan đều mặc vĩa; trong một lát; thầy quân-bưng cỡi mâm vào, đứng, có đầu Trương-On ở trên mâm. Trăm quan xếp hơn chẳng nường, vốc. Trác cười mà nói rằng: «Chư hầu chớ kinh hãi, nhơn vì Trương-On mưu với Viên-Thuật tính hại ta, người sử dạm thơ, trao lạc vào tay con ta, là Phụng-Tiên, vậy nên chém đi để làm chi; còn bá quan vô cang, đừng có kinh sợ. — Trăm quan đều dạ, rồi tang đi. — Quan Tư-dó tên Vương-Doãn về đến dinh mình, lo tưởng sự trong tiết đó, buồn rầu ngồi đứng không an; đến khuya trăng tỏ, mới chông gậy vào sau vườn, đứng gần bên nhà trà, ngó lên trời mà sa nước mắt; bỗng nghe có tiếng người than dài thở vẫn trong đình màu-đơn; ổng mới lán lại mà dòm thì thấy người con hát của ổng là nàng Điều-Thuyên. — Nàng nẩy từ nhỏ lựa vào trong phủ, dạy ca múa, nay chừng mười sáu tuổi, vì sắc đẹp, nghệ hát hay, cho nên ổng thương như con đẻ. — ổng đứng nghe một hồi lâu, rồi nạt mà rằng: Con tiệp-nhơn mi có tư tình với ai, thì chịu thiệt cùng ta. Điều-Thuyên thưa rằng: Con nhờ Đại-nhơn ơn nuôi dưỡng dạy tập ca-múa, lại thương con hơn, dầu mà có tang xương nát thịt, cũng chưa đủ đến ơn muốn một; thầy Đại-Nhơn cháu mày sáu nào, tướng có đều đại sự quốc gia chi, vậy mà con không dám hỏi; buổi chiều nầy lại thầy ngồi đứng không an; cho nên con buồn mà than thở không; để Đại-Nhơn dòm thầy; vậy xin có dùng con về để chi dâng, nguyện muốn thác cũng chẳng từ. — Vương-Doãn lấy gậy động đất mà rằng: «Ai để thiên-hạ nhà Hồn, cậy nhờ dâng tay mi; mi theo ta vào trong Họp-Cát rồi sẽ tử tính». Thuyên theo Doãn vào trong cát, rồi ổng liền dúi mày con tùy nhi đi xa; mới Điều-Thuyên ngó lên ghế, rồi ổng cúi lạy. — Điều-Thuyên thất kinh nép dưới đất mà thưa: Chẳng biết có

chi mà Đại-Nhơn làm vậy? — Doãn đáp rằng: «Xin mi rằng mà thương lấy thiên-hạ sanh linh nhà Hồn» nói rồi, khóc xuống như mưa. Thuyên thưa: «Khi này còn đã bầm rắng, dầu khiên đều chi, muốn thác cũng không từ.» Doãn qui mà rằng: «Trăm họ bị đảo huyền, vua tôi mang thê, ngặt; không mi ắt không ai cứu dặng; vì Đông-Trác muốn tìm ngôi, còn trăm quan thầy không mưu chi mà gỡ rồi; Đông-Trác lại có một người con nuôi tên Lữ-Bồ, sức mạnh phi thường. Ta xem hai người ấy, là những đồ ham sắc, bởi vậy ta muốn dùng kẻ liên-huân, kẻ ấy như vậy: «Trước dạm mi bữa già cho Phụng-Tiên, sau rồi lại dưng về Đông-Trác; mi ở giữa khá dùng mưu chặc, khiên cho cha con bằng phải đạo hơn, như vậy thì Lữ-Bồ giết Đông da, mới giết dặng gian hùng đại ác; dặng như vậy phò an xã tắc, dưng lại gian sang, nên hư lão cây tay nạng, chưa biết dạ con khưng chẳng.» Điều-Thuyên thưa: «Con đã hứa cùng Đại-Nhơn, dầu muốn thác chẳng từ, xin kiếp dưng con cho chúng nó, con có ý hành tàng.» Doãn rằng: «Việ: nầy nều mà lậu, thì ta phải tang oan.» Thuyên thưa: Đại-Nhơn dùng lo, nều tôi không đến nghĩa lớn, thế thác dưới muôn đao.» Doãn lạy tạ bèn lui. — Qua bữa sau mới lấy ngọc minh-châu vài bốt; khiên thợ khéo dính mào Kim-Quan, rồi sai người dạm dưng cho Lữ-Bồ. Bồ mừng lắm, bôn thân đến dinh ổng Vương-Doãn mà tạ ơn. — Doãn sấm sáng bữa cơm rất hậu, để đãi Lữ-Bồ. — Khi Bồ đến Doãn ra cửa rước giắc vào nhà sau; nhường cho ngồi bực trên. — Bồ nói: Tôi là tướng nhỏ trong một phủ kia, còn ổng là quan Đại-thần tại triều-dinh; sao lại làm kinh tới thời quá vậy? — Doãn nói: «Thiên hạ đời nầy, không ai anh hùng cho bằng tướng quân, Doãn chẳng phải là kinh tước của Trương-Quan, duy kinh tài người vậy. — Bồ nghe vui mừng lắm. — Doãn ăn cần dài rượu, còn miệng thì nói mỗi đều, đều là khen ngợi Đông-thái-sư và Lữ-Bồ, rằng có nhơn đức. — Bồ cười lớn uống vui. — Vương-Doãn nạt lui bèn tả bèn hữu hè, còn để có hai người thị thiếp rót rượu; tiết chừng nửa sập, Doãn khiên thị-nhi kêu con gái ổng ra; hai con đòi giắc Điều-Thuyên ra, thì trang điểm rất

đẹp. — Lữ-Bồ thấy liền hỏi: «người nào đó?» Doãn nói: «Con gái tôi, tên Điều-Thuyên; xin tướng-quán thương giùm, tí như bà con, thì lão khiên con lão ra mắt Trương-Quan. Nói rồi, liền bảo Thuyên bưng rượu trao cho Bồ.

(Sau sẽ tiếp theo).

CANAVAGGIO.

Nghĩa phụ khả phong.

Trào vua Minh-Mạng năm thứ hai, có một nhà ở tại làng Y-Son, Huyện Hạ-Hòa, gia tư vừa đủ độ nhứt, duy nhà cũng lương thiện không làm điều gì bất cừ tục thuần phát ngày làm đêm nghỉ, cần kiệm nương nhau; trong nhà hai vợ chồng già chừng sáu bảy mươi tuổi có một người con trai mới hai mươi lăm hai mươi sáu, có một nàng dâu mới mười bốn, dầu nầy mới cưới chừng sáu bảy tháng. Lại có một đứa gia dịch tên Thăng-Cuội, người ở đồng thôn. Gặp lời chẳng may, khiên cho con này dây tóc tròn mắt; cha mẹ anh em nó, dèn quan tâm mà kiện nhơn mạng; Quan trên cứ theo luật, bắt kẻ gia dịch đi mắt mà không có thì, quyết nghị bắt sát nhơn, mới cho lệ bắt cả nhà dền gông cùm nhạo kẹp đánh đập khổ sở quá chừng; trong khi đang tàn khảo ổng già và bà già với tên con trai, dầu đờn vang siếc, khóc la, kêu hoan tình ức lý mà quan trên cũng chẳng dưng, cứ bắt khảo cho anh ta án mà thôi, (ây là cách tra khảo tội nhơn của triều-trào). Nàng dâu thầy vậy cảm lòng chẳng chịu, mới lạy quan bô mà bầm, xin khai ngay. Quan dạy rằng: «Mi bầm chi thì bầm.» Nàng bầm rằng: «Tôi ngộ sát tôi làm tôi chịu, bởi anh cũng nên đánh tở thác hoan, sai việc làm bô cũng có ngộ nạn, lấy hanh củi đánh nhằm bô nghiệt, nó vừa thác lỗi kia tôi liền lên mẹ cha dạm bỏ xuống sông, đều tai bay cũng đều đặng chớ, nay đến chuyện dạm đầu ổng nạt, anh khảo kẹp vô có nan nhân, thì chơn tình tôi miêng hoan tình, muốn lạy xin đại lượng cao

minh, tha bết thầy, một tội trong chịu. Quan-Bô nghe lời khai mừng, án khỏi trệ, liền mau bảo lại mục lấy sao khẩu con dậu, còn ba người kia đều tha về, dạm dạm nâng dậu vô ngục đại hình, làm án gởi lên tỉnh, xin thượng ti sơ xử tử con dậu đó; trong án có câu rằng: «Đã tử phao thì độc tánh phụ nhơn khả hủ, bôn hồ ngộ sát, cố tình thâm dã tu tri». Án lên thượng ti, cũng y như lời, bèn sơ về tào, trào cũng phê trăm quyết. Khi án trở lại dền nha quan-bô trước, dền ngày sau kẻ đó thì thi hành. Tờ châu tri ra, cha mẹ chồng cùng chồng khóc than rầu rĩ bỏ ăn bỏ uống, vì thương dậu thảo vợ hiền, kêu trời than đất. Ai dè, là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhơn, trong ngày đó Thăng-Cuội chạy về nhà nói rằng, nó nóng nẩy trong tim phổi, di hướng nào cũng không bót, duy đi ngay về nhà chủ thì mát mẻ vui vẻ, nên nó phải ép lòng mà trở về. Nghe vậy tên chồng liền đi báo làng, làng bắt tên Cuội dẫn đến Quan-Bô. Quan nghe dậu lạ, tha nâng dậu đó, khi tha bốt nâng, vô tội sao lại tự chối? Nàng thưa rằng: «Phụ phụ nữ chỉ sanh ngoại tộc, về nhà chồng giúp nổi tồn môn; lúc chẳng may, nước đã dền tròn, tưng phải biên dặng cứu người li tiệt, vì xét dền tội công phụ liệt, thầy mẹ cha và chồng chịu tai bay, lại thêm nhà từ tự một tay, nều không cứu sau lạy ai mà phụng tự, nghĩ dậu sá đào yêu một gự, dạm vui thân dặng để dậu cứu người, mai sau dậu lang què dặng tốt tươi, có dậu lẽ quên người vợ nghĩa; xét tuy chẳng sanh nhà đồ tía, lập thân danh cũng biết chớ lựa son vàng, đều phải làm nào sợ xương tang, nay tròn thác hậu lai không khỏi tang.» Nghe lời khai của nàng dậu, Quan-Bô thất kinh, mới biết nữ trung hào kiệt, liền lạy khai y gởi về trào. Vua xem lời một người đờn bà có nghĩa, khen mới phê cho bôn chữ «Nghĩa phụ-khả phong» Chiều dạy quan bô phải bôn thân mừng người son thiệp tâm biền tặng, rồi dạm dền mà treo nọi nhà nâng dậu đó. Còn vụ này người vu cáo phải phân toạ; phần Quan-Bô làm án thất sát phải bị dạm dặng. Xem kỹ thì dầu rằng đờn bà, chữ hiểu thông thời vụ

dám trọng nghĩa kinh thân, đáng khen lắm.

Có thơ rằng.

Nghĩa phụ xưa nay hằng mây ai,
Liều thân bố liễu già chi nài,
Giúp chông tránh khỏi nơi trần rạt,
Chượn bời món dính khỏi thiếu tay.

LƯƠNG-CU-BÍ

Lộng nguyệt thành tiên.

Tên Thương-Sanh người núi Thái-Sơn; ở riêng một mình nơi thơ-phòng; Khi đêm thu, trăng sáng lòa trời, sóng trong vèo nước; mơ màng hứng liệt, phồn phát nhớ hoa. Bỗng đâu một người con gái vược vách dóm, cười mà rằng: « Thấy tú mơ tưởng đều chỉ thức khuya lắm vậy? ». Chàng xem đẹp mắt diện mạo như tiên, mau òm riet vào lòng; hưng hít ngổa nguê một sạt. — Nàng xưng rằng Hồ-thị Tam-thơ, còn chỏ ngụ hỏi hoài, cười, không nói. Chàng cũng chẳng hỏi dai, cứ một việc hen hò yêu mến; từ đây mỗi tối đến thăm, chẳng bỏ đêm nào vắng mặt, có một đêm kia, hai người nằm chung mà chơi, chàng ưa lắm cứ ngó ngay mặt hoài, không nháy mắt. Nàng hỏi rằng: « Làm sao ngó thiệp chăm chăm vậy? » Chàng đáp rằng: Anh nhìn bậu vì Bích-dào Hóng-Dược, đầu ban đêm xem cũng không nhàm. » Nàng đáp rằng: Thiệp quá hèn, còn mắt đẹp chừng ni, vì như mà thấy dặng em tôi, nó thử tự, thấy đến nó phải chông mày chông mặt sao? ». Chàng nghe nói, tình càng thêm động, tiệt chưa tưởng nhan sắc dường bao. Anh ta mới thần thì ớn ỹ; xin chỏ gặp mặt một phen, kẻo nghe nói chưa xem lòng ức. — Đêm sau hai chị em giắc nhau đến Từ-thơ tác ước cặp kê, bé nhan sắc xem ra thiệt đẹp, vì như đã hạnh mới khai, bì kiếp mai liền hàm tiêu, thiệt là xin òi lắm, chàng thấy mừng, bèn mời ngồi, Tam-Thơ với Sanh ngó nhau mà cười, còn Từ-Thơ tay vò dả, mào chẳng nói rằng chi. — Một lúc Tam-Thơ kiêu về, nàng em dợm đi về theo, thì chàng Sanh mau nắm tay kéo lại và liết

Tam-Thơ mà rằng: « Xin Khanh một tiếng nói dùm cũng sánh ngàn vàng giúp bạn » Tam-Thơ mỉm cười rằng: Tình lang lòng rất gặp, khuyên em ở một giây. — Từ-Thơ làm thin, nàng chỉ đi về. — Còn lại hai người, mới vui say một giắc vu sọc, ăn ái hai lòng dấy dặng đến lúc dặng mặt rồi, Từ-Thơ mới nói rằng: mình là hổ sanh ra, tuy vậy chàng mẽ sắc dẫu hổ cũng không kiên. — Từ-Thơ nói: » chi tôi lòng lang độc đã giết hết ba người, nếu chàng lắm ắt phải thác hoan, vì tôi thầy, thương tôi không nỡ để người, bị, hại. Chàng nghe sợ hãi, mới hỏi có phép cứu xin cứu dùm. Từ-Thơ rằng: Thiệp tuy hổ, chớ có học phép tiên, tôi về cho một cái phù, dán nơi cửa thì không dám tới. Cho phù rồi đi về. Đến khi Tam-Thơ đến thăm, phủ sợ bèn trở về, dán mà rằng: « Em mà bạn mới dỏi lòng, chi nguyện không điếm chỉ nữa, tuy vậy chớ hai người có tác phận hữu duyên, há nỡ hẹp lòng thù hoán, Cách ít bữa Từ-Thơ đi khỏi hen đêm sau thì tới. Chàng vừa ra cửa thấy một người con gái đẹp ở trong bụi rậm đi ra, đi lại gần Sanh mà rằng: « Thấy Từ ư chi hó tí bụi, bọm không tiến chẳng giúp dặng đều chi, thiệp nay cho đó một quan, xin lấy dặng dặng bút mực, thấy về trước sửa sang, tôi sau đem vật thực, dặng một bữa hoan tình hỉ lạc, kẻo trong lòng mơ ước phong vân. Thương-Sanh về trước, kể một lúc quả nhiên, thì nọ không sai lời, bưng một mâm đồ ăn đến để trên bàn; ở hể thịt nướng gà quay, bẻ bộn trà, ngon rượu bọt, hai người mới xúm lại lấy dao nhỏ cắt mỗi miệng uống mỗi chén. Vui cười dờn cợt ngổa nguê, tiệt bài tắc dền vào trước; xong việc ngủ quên tới sáng mới dậy, hai người ngồi kể nhau nơi đường; lấy chớ dỏi đẹp mà chơi, bỗng đâu nghe có tiếng người ngó ra thấy đã vào trước, là hai chị em Hồ-Thị, người con gái ấy thấy sợ thất kinh vội chạy bỏ dẹp nơi sáng, hai chị em rước theo mà nhiet rằng: loái Hồ Ngựa sao dám đến đây, lên chỏ người nắm mà nắm, chạy theo một hồi, mới trở lại. — Từ-Thơ dặn Sanh mà rằng: Chàng không xét xa, lại tự tình với hổ-ngựa, vậy thì tự hậu dưng có gán tới nữa » nói rồi mặt dàu dàu bỏ vườn đi. Chàng buồn rầu nắng nỉ, phở có Tam-Thơ cang dán mới bứt dận, rồi tới lui thương yêu nhau như khi

trước. — Một ngày kia có một người thuật chuyện kể chuyện của mà rằng: « Tôi đi rừng mà tìm kim yêu vật, mới gặp dặng nó chỏ ni. — Người cho Thương-Sanh nghe lời nói là thường, mới hỏi lại, thì người khách thưa rằng: Tôi thường chầu lưu từ phương luyện thành thuật pháp, trong một năm, hễ mười tháng dư, làm chín lần bỏ nhà mà đi, bị yêu vật nó giết em tôi, khi về đến nhà dận làm, thê kiem cho dặng, dặng giết nó đi, kiem cũng không dặng, may đến đây là điểm may cho trong nhà, nếu không gặp, thì nó giết như em tôi vậy. Lúc đó Sanh với Từ-Thơ ở trong phòng, cha mẹ nghe nói xét coi, mới cả sợ bèn rước khách vào xin làm phép lạ. Khách bày ra hai cái bấu trên miệng bấu có phù chú, một giấy lác thầy khói đen bay vắn xung quanh, rồi chung tuốc vò bấu, khách mừng cười nói bắt hết trọn lủ rồi liến lầy bong bóng -heo bích miệng hổ lại, chắc lắm. Cha Thương-Sanh mừng cảm người khách ở ăn cơm. — Còn chàng buồn vì mất bạn, mới lại một bên hổ, nghe tiếng Từ-Thơ ở trong hổ nói rằng: « Đe ngói xem chẳng cứu. Chàng sao nỡ phụ tôi? ». Sanh nghe cảm động, muốn gỡ mà đành đứng, gỡ không dặng, Từ-Thơ nói rằng: « Chớ gỡ, xin nhỏ cái cờ bùa đi, và lấy kim xoi bỏ bong bóng thì tôi ra dặng » Sanh y như lời, quả thầy một điệu khói trắng ở trong lỗ hổ chun ra bay riet lên mây. — Người khách ra thầy cây cờ ngã xuống đất, thất kinh nói rằng: Đã trốn rồi, chắt là cậu ở nhà cứu nó, mới bưng bấu lác mà nghe, lại nói rằng: May nhê hết một con, còn con sông ắt chưa đến số, thôi tha hăng cũng dặng, nói rồi quay bấu liến đi. — Khi sau thương sanh ra đồng coi cho chúng gặt lúa, thầy Từ-Thơ ngồi dưới gốc cây, Sanh lại nắm tay bang hỏi? Nàng thưa rằng: « Biệt nhau hơn mười năm rồi, tôi luyện tiên đơn đã thành, chئن nhớ nghĩa chàng phải đến viem thăm. Sanh muốn giắc đi về nhà. Nàng bộn thưa; thiệp nay chẳng phải như ngày xưa, cách trần tục nhòm vào không dặng, ngày nay cách biệt, bấu như thương phùng » nói rồi biem mặt. — Lại hai mươi năm sau, Sanh dặng ngó một mình thấy Từ-Thơ đi vào, mừng bèn nói chuyện hỏi thăm. Nàng nói: Tôi nay vào bộ tiên nương, là chẳng đến phàm trần chỉ nữa, bới cảm lnh xử hậu

cùng tôi, nay đến tỏ cằng duyên đã giức. Chàng mau khá xử phân gia sự, khuyên hời dưng thương tiệt làm chi, thiệp giúp chàng dặng dự quả liên, sau thông thả tiêu điều tự lạc. Nói rồi biem đi mất. Sau Sanh thác rồi, có một người bạn thiết nghĩa là Lý-Vân-Ngọc, thường thường gặp mà trò truyện hoài mới biết là hóa tiên.

Con vui âu hằng đảo nguyên nữ,
Trọng nghĩa cùng nhau mới rõ lòng;

Một phút làm ơn vì rững thuở,
Ngân năm may dặng dựa tiên phong.
LƯƠNG-HÒA-QUI.

Cáo Thị.

Tỉnh-Travinh có cán một người surveillant địa hạt lương một tháng là 25 đồng.

Ai muốn làm thì phải gởi đơn và giấy tới cho quan chánh Tham-Biện-Travinh Khi sự mà việc ngày 1^{er} janvier. 1902.

LỜI RAO

Ông Canavaggio, là chủ nhựt trình « Nông-cỏ-min-dàm kinh lời cho ai này dặng hay rằng có lập vựa trữ muối tại Cao-mên và trong Nam-kỳ lục tỉnh; Muối bán giá nhẻ hơn muối quan thuế nhà nước;

Nếu vậy như kẻ thủ hạ lãnh bán muối mà bán hơn mắc hay là băng-gia nhà nước thì xin phải tỏ cho ông chủ Canavaggio biết mà trưng trị và xích trục chúng nó.

Cáo Bạch.

Người đau mới mạnh, kể công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kể có chí chầu du, người hay suy nghĩ cũng kể yêu gáy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Glycéro kola hay là Glycéro-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bán tại tiệm thầy Bérenguier ở Saigon mỗi ve giá bôn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thì giá tám quan

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LÂM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tục danh đường Kinh-lập) số 125. Xin anh em chờ lộn.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-định (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sốt dẻo và bánh sừng-bò chảy beurre (bánh mỡ)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mỡ, bánh bò chề mặt.

TẠI TINH MYTHO

Tiệm ngành ở đường mé sông tại chợ số 10. Mỗi bữa đều có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhưt hảo hạng. Có rượu chát, rượu bière, limonades.

Có trừ nước đá.
Đủ thuốc y-dược tây.

Nội hạt ai mua vật gì thì xin gửi mau mắn và từ từ hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre, Cái-bè, Cần-thơ, Hà-tiên Sóc-trăng, Vĩnh-long và Sa-déc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gửi thư cho tôi, tên ROUX tại Mytho.

TẠI CAP SAINT JACQUES (Vùng-tàu)

Có tiệm và lò bánh mì tại đường de Lanessan. Lành nghề bánh cho các cơ binh. Có gửi bánh mì qua bán tại Bà-rịa.

TINH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phố Châu-trần-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để làm đường di đường, hay là đi rừng đi rừ thì cũng có bán.

NĂM TÂN-SỬU

(1902)

NGÀY LANGSA	THANG GIÊNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHẬP ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG GIÊNG LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG CHẬP ANNAM
1	Mercredi.....	22	Thứ tư	16	Jeudi.....	7	Thứ năm
2	Jeudi.....	23	Thứ năm	17	Vendredi.....	8	Thứ sáu
3	Vendredi.....	24	Thứ sáu	18	Samedi.....	9	Thứ bảy
4	Samedi.....	25	Thứ bảy	19	DIMANCHE.....	10	CHỨA NHỰT.
5	DIMANCHE.....	26	CHỨA NHỰT.	20	Lundi.....	11	Thứ hai
6	Lundi.....	27	Thứ hai	21	Mardi.....	12	Thứ ba
7	Mardi.....	28	Thứ ba	22	Mercredi.....	13	Thứ tư
8	Mercredi.....	29	Thứ tư	23	Jeudi.....	14	Thứ năm
9	Jeudi.....	30	Thứ năm	24	Vendredi.....	15	Thứ sáu
			Tháng Chạp Annam	25	Samedi.....	16	Thứ bảy
10	Vendredi.....	1	Thứ sáu	26	DIMANCHE.....	17	CHỨA NHỰT.
11	Samedi.....	2	Thứ bảy	27	Lundi.....	18	Thứ hai
12	DIMANCHE.....	3	CHỨA NHỰT.	28	Mardi.....	19	Thứ ba
13	Lundi.....	4	Thứ hai	29	Mercredi.....	20	Thứ tư
14	Mardi.....	5	Thứ ba	30	Jeudi.....	21	Thứ năm
15	Mercredi.....	6	Thứ tư	31	Vendredi.....	22	Thứ sáu

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÁN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc mỗi năm... 5 \$00

Đông-dương Người-Lang-sa cùng ngoại quốc... 10 \$00.

Tại pháp cũng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

SAIGON

ĐƯỜNG CAP St.-JACQUES, SỐ 12

ANNONCES

1st Page le cent..... \$ 1 50
2nd Page le cent..... \$ 1 00
3rd Page le cent..... \$ 0 80
4th Page le cent..... \$ 0 60

Lời Rao

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do bon-quán chủ nhơn mà trong nghị.

Năm không ai động in Tam-quốc lại như trước này vào thì thư sách, hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng.

Thương cở luận

(tiếp theo).

Luận việc buôn là đều hữu ích cho nhơn an, duy xét cho đến nơi, thì trong Nam-Ki cũng ta tẻ hết sức mà không bày biện buôn cho lớn ra, hiệp lại cho đồng người, lợi nặng hưởng, sức mạnh nương nhau, ai mà muốn học nghề hay, con trẻ có thể học dặng, muốn làm đó khéo con trẻ có thể làm dặng, ấy là đều đáng làm, làm cho

dền cả xứ trong nước có danh khéo danh khôn, danh thanh danh lịch, như những người dị quốc vậy; đã biết rằng mỗi đều chi mà khỏi đoán thì là khó thiệt, chỉ câu một đều gần, thì khó nó hết rồi quen việc nó mới trở ra dẻ; ví như cứ nói rằng khó mà không động dền, không lo dền, thì sự khó ấy nó ở đó hoài hoài. Bởi người dị quốc lúc đầu họ cũng biết khó, mà họ rằng làm dền nay họ hưởng trước sự buồn bán thanh hành, là cũng nhờ rằng mà chịu khó; nếu họ mà thầy khó không làm, thì họ cũng chẳng hơn chúng ta trong lúc này về cách buôn. Cúi xin bạn đồng bạn rằng mà lo, rằng mà tính trong trí, dặng xét suy cho kỹ, rằng mà hùn hiệp buôn chung dặng mà hưởng lợi cùng nhau, sau dặng, cở danh với chữ quốc; nếu không tương dền tính dền thì hồ lắm, hồ vì trời dặt hậu sanh, sanh tại chỗ dẻ làm, hề làm thì có lợi, chẳng những về sự dẻ làm mà thôi, mà lại sanh người dền ông

dền dền bà, con trai dền con gái, hình dung điệu dáng đẹp đẽ, tiếng nói hòa luyến, tư chất thông minh, hề học chi đều biết này, tuy không dựng được trên bạng nhưt, song xét dền cũng dựng bực trung, về hình dung, điệu mạo, tư chất, còn xét dền sở hành thì xem kỹ mà coi, thì còn ở dưới chốt chúng hệt, chưa ra hơn người tho một thì; vậy mà cũng chưa ất hơn chúng nó, theo ý mọn của tôi luận không hơn; là vì chúng nó gán người mình lâu rồi bắt chước mình ý ất ở đã gán giồng vì chúng; nó học với mình không trọn nên thua mình, chớ ví như mà chúng nó gán nước khác, và học với nước khác, cũng chưa ất là thua mình; ầy là đều chúng ta đáng hổ thấm cùng người dị quốc. Xin một đều tri quá bất, đáng cái, ráng cho lắm, thì tôi đáng. Lời xưa có nói làm núi chín trượng mới do một ki đất, hề tới ta tới, ráng hoài núi ất phải cao, nghĩa là cho kiên tâm trí chí thì nhứt nhím nguyệt như, nay không thành đáng, mai ất phải thành, năm nay chưa tới, năm tới cũng tới, cứ một đều tính tới thì đều khó nhọc xa xuôi đều phải tới.

Xin một đều thậ: gán thì phải lo xa; sét một đều, lúc chừng cách mười năm nay, dân vật làm ăn dễ khó có đổi hay là không có đổi. Nếu mà làm người có trí lầy tiến sự vì hậu sự chi sự, thì biết rằng mới mười năm mà cách làm ăn phân biệt ra bao nhiêu, thì xin một đều phải lo mà làm ăn cho thắng hơn lúc trước, đời dễ theo dễ, đời khó theo khó lúc sướng thọ sướng, lúc cực phải theo cực; là (Tổ kỹ vị nhi hành) Nếu mà cách làm ăn đã đổi nhiều, còn người nước mình cũng cứ một mực mà ở theo tánh củ nề quen, làm có bấy nhiêu đó, thì ất là phải chịu nghèo năng khổ sở thêm. Lúc nay tuy trẻ mà chưa trẻ cho lắm, hãy còn thể mà làm, nếu chờ dền thiệt khó, ví như chờ nước tới tràn mới nhảy thì là thậm khổ lắm. Xin tính, xin lo, xin do xin đáng, ráng lo đùm cho nhau, kẻo mà uống cho phận sanh cũng ở trong trời như người khác vậy, mà làm sao đi lựa những việc dưới hèn mà làm, còn chưa ra những việc trên sang mà bỏ, nghĩa là ra đi bạn không chịu làm chủ toàn, ra làm mướng chớ ít ra mướng làm, thì thiệt là tội nghiệp lắm. Xin khá ba lo, đáng hàn nhiau mà buồn bán cho lớn, thì mới đỡ vớt

đặng những sự hèn sự tệ của người bốn quốc mình. Tôi xin nhắc cùng chư quý vị một chuyện ở trước mắt hề chỉ thì thầy liên, còn không thì bắt đi vi ý mà làm chi; ầy là một đều sỏi của chúng ta, vì ít h-y điện, ít ra luận hề thầy đầu bỏ đó (việc đáng luận biện không luận biện, còn việc không đáng thì lại siên nói hơn). Xin chư quý vị nhớ lại trong ba ngày trước tết đó, ở tại chợ người nước chúng ta, làm chi lợi, còn làm chi hại, thì rõ sự người mình còn tệ lắm. — Thường tiếng tục ngữ nói như vậy, có hại không? « Giàu nghèo có người ta cùng mình, làm một năm cực phải dùng trong ba ngày với người ta. Xét coi có phải chi tệ không, tính làm sao mà làm trọn năm lại liệu xài ba ngày; bởi lời tục sai, nghe theo thì hại nhiều lắm. Bọn nào mà bày tiếng ầy là bọn du thủ du thực, đánh liều thân phận, ở tới ở mọi với người, không lo chi không kể chi, mà nói liêu như vậy. Mà người lại đem bày ra mà ví dạng làm hại cho nhiều. Tôi xin cất nghĩa bởi câu đó mà làm cho người làm hoai, mà không dư, cho chư quý hữu xem chơi.

Nghe những đó khéo của nước mình bán trong ba bữa chợ tết.

- Những là:
- Bán tôm bán cá.
 - Chài rở dưới sông;
 - Bán cải bán bông,
 - Vật trống nơi đất,
 - Cộng hành trái ớt,
 - Sàng vật trong vườn,
 - Con lóc con lương,
 - Câu nom ngoài ruộng,
 - Khô qua bầu cuồn,
 - Trồng nó ít công,
 - Vịt trần gà bông.
 - Của trời sanh sẵn,
 - Bưởi cam quít nhân,
 - Là trái của cây,
 - Dưa bầu cà tây,
 - Vỏn dỏ trồng tía,
 - Cau trầu thơm mía,
 - Những vật thiên nhiên,
 - Kẻ hệt như diên,
 - Xét đó không khéo,
 - Bán mau khối héo
 - Nếu trẻ cho không,

ên
ng
éu
hè
ân
).
ây
ng
sự
ục
àu
m
t
ao
lời
n
du
rời
nói
nh
là
ài,
i:
án

Ngồi nghỉ tiết công,
Vung trống tưới quen,
Nói ra thêm thẹn,
Bán những hàng bông,
Rời phôi tay không,
Mua đó lục (tật),
Mua những là:
Nhiều đen nhit tất,
Ván tím huê tiêu,
Chống sấm khăn diếu,
Vợ thì quân lãnh,
Mắm thau khay cần,
Bác bịch dừa sơn,
Lựa chọn cho hơn,
Tiền bãng lư chân,
Hè ai sấm lằn,
Mây mặc bán hoan,
Mua bông than lãn,
Quần xem vồn liễn,
Thiếu vay tiền chiền,
Túng tam bạc mùa,
Tánh ít chịu thua,
Những đều vô ích,
Nói ngay nghe nghịch,
Xin xét phán minh,
Nếu dễ làm thính,
Trông ai như này,
Chỉ đều làm vậy,
Vi tánh vỉnh kẻ,
Xét rõ thiệt què
Hay ra bợ dỏ,
Tôi tuy nói dở,
Lời thiệt mich lòng,
Mặt ý thông dong,
Không nghe cũng rủa.
Coi lại cho kỹ, thì có phải là có tài nghệ mà buồn bán những vật tự nhiên, bán thì tiền, còn mua thì nhiều thập bội, theo họ toạ, vô ít mà ra nhiều thì tôi tuy thông pháp, chớ không biết để phép toán nào tính cho đặng; buôn lời vồn dặng mười ng rỏi xài phí một trăm hai chục. Vậy có ai dỏi về nghệ toán xin chỉ phép m; tùy theo ý tôi thì dỏ đi vay cho dặng m; đứng nữa về rỏi mới để phép trừ dặng. Một cũng đáng tức cười.

(Sau sẽ tiếp theo).
LƯU-SO-DỄ-TRÚC, BÀN-TRÉ.

Tam-quốc chi tục dịch

(tiếp theo)

Lúc Điều-Thuyền đưng rượu, thì hai đảng liêt qua ngó lại cùng nhau. — Doãn già say mà ráng: « Con mà sánh với Trương-Quân, uống quá chén cha bắt lỗi tướng quân đá ». — Bỏ-mời Thuyền ngó; Thuyền làm bộ muốn trở vào. — Doãn ráng: « Tướng-Quân là bạn thiết của cha, con ngó ngại lêm chi ». — Thuyền mới ngó, một bên Doãn, Lữ-Bò ngó không nháy mắt, và ngó và uống vài chén; rỏi Doãn chỉ Thuyền mà nói với Bò ráng: « Tôi muốn gả con tôi dỏ cho Trương-Quân, chẳng biết có bằng lòng không? » Bò đưng dậy mà tạ ráng « Như dạng vậy, Bò trải thân mà trả ơn, mới đáng » — Doãn nói: « Trong nay mai, chọn đặng giờ tới, rỏi sẽ đưa con dền trong phủ cho » — Bò vui mừng hết sức, cứ liêt ngó Điều-Thuyền, còn nằng thì làm màu sửa dặng mà quyền tình: Trong một giây lâu tiết bài, Doãn nói: « Tôi muốn cảm Trương-Quân ở lại nghỉ, e quan Thái-Sur nghi chẳng? Bò bài tạ lui về. — Cách vài ngày Doãn ở Tráo thầy xe Đổng-Trác dền mà không có Lữ-Bò theo hầu, Doãn mới qui mà thỉnh ráng: « Doãn muốn phiên Thái-Sur gát xe dền lều cỏ, dặng thú yên, chẳng biết có hiệp ý Chúa-Công không? » Trác ráng: « Tư-Đổ có mời thì ta dền » Doãn bài tạ lui về; dọn dẹp chừng đó nơi nhà thính, còn trong tòa chánh thì lốt gấm trải nhyều, treo chân giăng mành. Qua ngày sau, dền bữa cơm trưa, Đổng-Trác dền, Doãn mặc dỏ trào phục, ra rước lay hai lạy, Trác xuống xe, có quân giáp-sĩ dư trăm, cầm kích hầu hai bên tả hữu mà hộ lũng vào dinh, rỏi dóng hàng châu hai bên; Doãn đứng dưới nhà lạy lên hai lạy. — Trác khiến người dỏ dặng; cho phép ngó một bên. — Doãn bảm ráng: « Thái-Sur thanh đức vợ vợ, ông Y ông Châu cũng không bì kiếp. — Trác cả mừng. — Lúc đưng rượu, đánh nhạ, Doãn cung kính hết sức. — Dền bữa cơm chiêu Doãn thỉnh vào hậu-dàng; Trác ạt lui bên tả bên hữu. — Doãn bưng chén dưng mà khen ngó ráng: « Doãn lúc nhỏ có học thiên văn; hồi hôm xem trời thầy nhà Hón khi số hầu dực; còn Thái-Sur công đức vang

trong thiên hạ; ví như vua Nghiêu truyền ngôi cho Vua Thuần, còn vua Thuần truyền cho Vua Võ, thiết hiệp lòng trời và ý người. — Trác nói: « Ta đâu dám trông đều ấy. — Doãn bảm: « Từ xưa nước có đạo đánh nước không đạo, kẻ vô đức nhường cho người hữu đức, há rằng quá phận sao? » Trác cười mà rằng: « Như trời khiến về ta, thì quan Tư-Đó đứng có công thứ nhất. — Doãn nghe bèn lay tạ; nơi giữa nhà thấp đèn soi sáng, những con gái ở hầu rượu và dung cơm. — Doãn bảm rằng: « Nhạc thường không đủ vui cho Chúa-Công, nhà có bọn ca nhạc riêng, xin rồi chơi ít chấp. — Trác rằng: « Vậy thì vui lắm. » Doãn bảo xử sáo xuống; rồi ông sanh ông huynh in rập còn Điều-Thuyền ca múa nơi ngoài mành. — Múa rồi Trác khiến đèn gần; Thuyền vào mành cúi lay hai tay; Trác thấy nhan sắc đẹp dễ mới hỏi: Người con gái này là người chi? — Doãn bảm: « Người con hát tên Điều-Thuyền ». Trác hỏi: « Vậy biết xướng sao? » Doãn liền khiến Thuyền tay nhịp sanh miệng thì xướng ca một khúc. — Trác khen thưởng chẳng thôi. — Doãn bảo Điều-Thuyền bưng chén đứng cho Trác; Trác bèn năm chén mà hỏi rằng: « Chúng mấy tuổi? » Thuyền bảm rằng: « Tôi vừa hai tám. » Trác cười mà rằng: « Thiệt người trong bọn thân tiên ra. » Doãn liền đứng dậy bảm rằng: « Doãn muốn đứng nó cho Thái-Sur, chẳng biết ý có đứng nạp không? » Trác đáp rằng: « Nếu làm ơn như vậy, ta lấy chi mà đền? » Doãn bảm rằng: « Con này mà đứng hầu Thái-Sur, thì nó đã có phước nhiều lắm. » Trác bèn tạ ơn. — Doãn mau bảo sắm sửa xe nhỏ đưa trước Điều-Thuyền đến tướng phủ. — Trác đứng dậy kiêu vẻ; Doãn bốn thân đưa đến tướng phủ, rồi lên ngựa trở về; đi vừa nửa đường thấy hai hàng đèn hồng soi tỏ khắp đường; Còn Lữ-Bồ cỡi ngựa cầm kích mà đến, gặp Vương-Doãn, mới khiến dừng ngựa lại, bèn nắm chéo áo ông mà nói lớn tiếng rằng: « Tư-Đó đã hứa gả Điều-Thuyền cho ta; sao nay lại đưa về Thái-Sur; sao dám điều nậu vậy? » Doãn mau ngăn rằng: « Chỗ này không phải chỗ nói chuyện, xin thỉnh về nhà. » Bồ đi

theo Doãn về nhà, xuống ngựa vào nhà sau « vừa ngồi yên, thì Doãn nói rằng: Tướng-Quân có chi lại hôn lão phụ? » Bồ thưa rằng: « Có người thông báo với tôi, rằng ông lấy xe nhỏ đưa Điều-Thuyền vào tướng phủ, đều ấy là ý chi vậy? » Doãn đáp rằng: « Tướng-Quân chưa rõ; vì ngày nọ Thái-Sur ở tại trào, nói với lão rằng: « Có một chuyện cần, mai ta đến nhà người. Doãn như điệp sắm một cỗ nhỏ mọn, dâng dãi Thái-Sur; con uống rượu, mới hỏi lão như vậy: « Ta có nghe người có một đứa con gái tên là Điều-Thuyền, đã hứa gả cho con ta là Phụng-Tiên; ta e người nói chưa ất, nên nay đến xem coi. » Lão đầu dăm trái lỉnh, mới dẫn Điều-Thuyền ra lay ông gia; rồi Thái Sur nói rằng: ngày nay gặp tốt, khiên con theo về, đừng phôi hiệp với Phụng-Tiên; ấy đó. Tướng-Quân nghĩ thế mà coi, Thái-Sur bốn thân đến đây, lão phu đầu dăm ngăn trở. — Bồ thưa: « Tư-Đó không lời; Bồ mới làm một phen, xin ngày mai tôi đến chịu phạt. » — Doãn nói: « Có lẽ lão sửa soạn chờ Tướng-Quân tại phủ khi mau về đi. » Bồ liền tạ mà lui. — Đến ngày sau Lữ-Bồ ở trong phủ chờ, chẳng nghe âm hao chi, mới đi lên vào nhà trong, hỏi mấy con dãi. Chúng nó thưa rằng: « Khi đêm Thái-Sur với Tân-Nhơn ngủ chung, đến bây giờ chưa dậy. » — Bồ dặn làm mới lên lán vào sau phòng của Trác đứng dòm coi. Lúc đó Điều-Thuyền đã dậy đứng dựa song gỗ đầu, bèn thấy có bóng người ngoài song, chiều nơi mặt giếng rất cao, đầu thì đội mào thúc-phát, mặt liệt xem, thì quả là Lữ-Bồ. Nàng mới giơ đôi chơn mày bộ lo rầu chẳng vui, lấy khăn lau nước mắt hoài. — Bồ lấy dôm giấy lát rơi trở ra, mới hỏi rồi lại hỏi thì Trác đã dậy ngồi trong nhà, thấy đến mới hỏi: « Ngoài có sự gì không? » Bồ bảm rằng: « Không » mới dãi hầu một bên. — Lúc Trác đương ăn, lên liệt vô trong mành, thấy một người con gái qua lại, ngờ ra nửa mặt đưa tình: Bồ biết quả Điều-Thuyền, hơn xây xảm. — Trác thấy hình giạng vậy mới nghi kỹ trong lòng; bèn « Phụng-Tiên vô sự, thôi lui về đi. » đầu đầu mà trở ra. — Đổng-Trác từ khi

Điêu-Thuyền, vì mê sắt, dư một tháng không ra khách; Trác như nhúm bình nhẹ nhẹ, thì Điều-Thuyền áo không thay, cứ chiếu lờn cung phụng. — Trác thấy vậy trong lòng càng mừng thêm. Lữ-Bồ vào trong hồi thăm bệnh, lại gặp lúc Trác đang ngủ; Điều-Thuyền nằm sau dượng, lén chun ra nửa mình ngó Bồ lấy tay chỉ vô lòng rồi lại chỉ Đổng-Trác, thêm nước mắt chảy ròng ròng. Bồ thấy vậy, trong lòng như nát. — Trác mơ màng liệt thầy Bồ mắt ngó chăm chăm không nháy, nơi sau dượng; mới ngó ngoài lại, thì thấy Điều-Thuyền đứng sau dượng. Trác cả dạn, nạt Bồ mà rằng: « Mi dăm dòn cọt ái-co ta á » bèn kêu tả hữu bảo dãi ra, tự hậu chớ vào. Lữ-Bồ dạn hơn mà trở về, đi gặp Lý-Nhu, mới tỏ sự tình với Nhu. — Nậu mau vào ra mắt Trác mà bảm rằng: « Thái-Sur muốn góm thiên-hạ, có chi lại lấy lời nhỏ mà trách Ôn-Hầu, thoán va dãi dãi lòng, có phải là, việc lớn bỏ hết chẳng? Trác nói: « Vậy thì nài sao? » Nhu bảm: « Đền mai kêu vào, cho đó vàng lụa, và lấy tiếng ngon ngọt mà vô vẻ, tự nhiên vô sự. — Trác ý theo lời. — Đến ngày kế đó, khiên người Kêu-Bồ vào nhà, an ủi rằng: « Ta bữa trước đang đau trong tâm, thân hoàn hồi, làm tiếng nói, động hại đến người, vậy người chớ nghi lòng hơn ta. » Nói rồi cho vàng mười cân, găm hai chụ cây. — Bồ tạ ơn rồi về. — Tuy vậy thầy làm tả hữu của Trác, còn lòng thiết thương tướng Thuyền. — Trác mạnh rồi vào trào nghị sự. — Bồ cầm kích theo hầu thầy Trác với Vua Hiên-Đê nói chuyện, mới nỉn tiện, để thưng ra cửa, lên ngựa đi tắc về tướng phủ, cột ngựa trước phủ, cấp kích tuột vào nhà sau, kiếm Điều-Thuyền. — Thuyền bảo rằng: « Chàng ra sau vườn, bèn đình Phụng-Nghi chờ tôi. » Bồ để kích thẳng vào sau đứng dựa hàng-cang đình một lát, thấy Điều-Thuyền khoan khoan vốc liêu, thoát thoát chơn huê mà đến, quá nhiên như người tiên; trong cung nguyệt mới ra; khúc mà tỏ với Bồ rằng: « Tôi tuy không phải con ruột ông Tư-Đó, mà thương tôi như con ruột; từ gặp chàng lữ nương khăn, thiệp vô dạ, dù bình sanh chi nguyện; Ai dè. Thái-Sur đem dạ bắt

lương, hiệp thiệp dăm ở quá tức, thiệp dạn thiệp, liêu mình chẳng tiện; cũng vì chưa dặng đáp mặt chàng, bởi vậy cho nên, thiệp nhân nhục, rằng mà sống, nay may dặng gặp nhau, thiệp nguyện cho rồi chuyện, cũng bởi mình này đã làm nợ, chẳng dặng thờ người anh hùng; Xin thác trước mặt chàng dặng rõ trong lòng thiệp; nói vừa rồi, tay vịnh lang-cang, mình đeo nhay xuống áo sen. Lữ-Bồ vội vàng ôm lại khốc mà rằng: « Ta biết lòng nàng đã lâu, chỉ hôn không dặng nói chuyện cùng nhau. » Thuyền ôm Bồ mà nói: « Thiệp kiếp này chẳng dặng làm vợ chàng nguyện hẹn với nhau đời sau. » Bồ đáp rằng: « Ta đời này không dặng nàng, mà làm vợ, ta chẳng phải anh hùng vậy. » Thuyền thưa: « Thiệp do ngày dãi bằng năm, xin chàng thương mà cứu chứt. » Bồ nói: « Ta nay lên mà đến đây e lão-tặc nghi chứt phải mau về. » Điều-Thuyền kéo áo mà rằng: « Chàng mà sợ lão-tặc như vậy, thiệp ất không thầy dặng mặt trời rồi. » Bồ đứng lại mà rằng: « Dung tôi thưng thẳng kiếm chước máu » nói rồi cấp kích muốn đi. Thuyền nói: « Thiệp ở trong thâm cung, thường nghe danh chàng như sấm chát tai trong đời có một mà thôi; ai dè lại bị người ta chèn. nói rồi khốc xuống như mưa. Bồ hồ thẹn dãi mặt, cầm kích dãi đứng, rồi ôm Điều-Thuyền đứng tiếng ngọt ngon mà vô vẻ. Xem ra thì hai dãi răng rặng rịt rịt không nở lia nhau. Đổng-Trác ở trên điện đoái lại, thấy vẫn Lữ-Bồ, trong lòng sanh nghi vội vàng từ vua Hiên-Đê, lên xe về phủ; thầy ngựa Bồ cột trước phủ, liền hỏi kẻ môn-lại. Môn-lại bảm rằng: « Ôn-Hầu đã vào hậu dãi rồi. » Trác nạt lui tả hữu, tuột vào hậu dãi thăm kiếm không thấy Bồ; kêu Điều-Thuyền cũng không; mới hỏi kẻ thị nhì. Thị-nhi bảm: Điều-thuyền ở sau vườn xem hoa. Trác thẳng vào sau vườn mà tìm; ra thầy Bồ và Thuyền dãi chuyện vãn cùng nhau nơi Đình Phụng-Nghi; còn cây kích thì cầm một bên. Trác dãn hết một tiếng lớn Bồ thầy Trác đến, cả kinh dãi mình bèn chạy. Trác dực cây Hoa-Kích rục dãm Bồ; Bồ chạy rất mau; còn Trác mập rục không kịp, lấy kích phóng Bồ; bị Bồ dỡ rồi kích xuống đất. Trác mau lượn lên rồi rục theo nữa, thì Bồ chạy dãi xa; Trác căng ra cửa vườn, xây gặp một người chạy dãi dưng hóng Trác té nắm chính bình nơi đất. — Chánh-thị.

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LAM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thời ở tại đường Charner (tục danh đường Kinh-lập) số 125. Xin anh em chờ lộn.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sốt dẻo và bánh sừng-bò chày beurre (bánh mềm)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mềm, bánh bò chẻ mặt.

TẠI TINH MYTHO
Tiệm ngành ở đường mé sông tại chợ số 10. Mỗi bữa đều có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhứt hảo hạng. Có rượu chát, rượu bière, limonades.

Có trừ nước đá.
Đủ thuốc y-dược tây.

Nội hạt ai mua vật gì thì xin gọi mau mắn và từ từ hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre, Cái-bè, Cán-thơ, Hà-tiên Sóc-trăng, Vinh-long và Sa đéc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gọi thơ cho tôi, tên ROUX tại Mytho.

TẠI CAP SAINT JACQUES (Vũng-tàu)

Có tiệm và lò bánh mì tại đường de Lanessan. Lành nạp bánh cho các cơ binh. Có gói bánh mì qua bán tại Bà-ri-a.

TINH BIÊN-HOA

Có để bánh mì bán tại phố Châu-trần-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để lâu đừng đi đường, hay là đi rừng đi rú thì cũng có bán.

NĂM NHÂM-DẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THANG HAI LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG GIÊNG ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG HAI LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG GIÊNG ANNAM
1	Samedi	23	Thứ bảy	16	DIMANCHE	9	CHUỖA NHỰT.
2	DIMANCHE	24	CHUỖA NHỰT.	17	Lundi	10	Thứ hai
3	Lundi	25	Thứ hai	18	Mardi	11	Thứ ba
4	Mardi	26	Thứ ba	19	Mercredi	12	Thứ tư
5	Mercredi	27	Thứ tư	20	Jeudi	13	Thứ năm
6	Jeudi	28	Thứ năm	21	Vendredi	14	Thứ sáu
7	Vendredi	29	Thứ sáu	22	Samedi	15	Thứ bảy
			Tháng giêng Annam	23	DIMANCHE	16	CHUỖA NHỰT.
8	Samedi	1	Thứ bảy	24	Lundi	17	Thứ hai
9	DIMANCHE	2	CHUỖA NHỰT.	25	Mardi	18	Thứ ba
10	Lundi	3	Thứ hai	26	Mercredi	19	Thứ tư
11	Mardi	4	Thứ ba	27	Jeudi	20	Thứ năm
12	Mercredi	5	Thứ tư	28	Vendredi	21	Thứ sáu
13	Jeudi	6	Thứ năm				
14	Vendredi	7	Thứ sáu				
15	Samedi	8	Thứ bảy				

ng là, chi đi ở đợ cùng người, làm tớ cùng người lợi bốn xứ dè người khách, người Thiên trước lấy còn người bốn xứ dè đi vát bao bỏ, chẳng biết hiểu như vậy mà có khuy về nhục thân không? Sinh mà ở dưới người không biết có hồ dền người sanh mình không? Nếu rằng không hồ thì cũng khổ mà luận biện. Kỉ tại tư ngôn)

(Sau sẽ tiếp theo).
Lương-Dũ-Thức, Bèn-tre.

Tam-quốc chi tục dịch

(tiếp theo).

Người dụng Đổng-Trác té là Lý-Nhu; lúc Lý-Nhu ở Đổng-Trác đây, mới đặc đến thơ viện; ngồi yên, Trác mới hỏi: « Người làm chi mà đến đây? » Nhu bảm rằng: « Vừa đến cửa phủ, hay Thái-Sur giận, vào sau vườn tìm Lữ-Bồ, tôi mau chạy vào, gặp Lữ-Bồ chạy ra, nói rằng Thái-Sur giận va. Vậy nên tôi vội vào cổng vào vườn dặng khuyển giải tội dụng nhảm Ân-tướng, xin chịu tử tội tử tội. » — Trác nói: « Khó nín với nghịch tặc, có ghẹo nàng ái-cơ ta, thế quyết giết nó » — Nhu bảm: « Ân-tướng sai rồi! Xưa vua Sở Trang-Vương lúc trong hội, dưng giải mào, còn chẳng xét tội Trương-Hùng, là người ghẹo nàng ái-cơ; bởi vậy sau bị binh Tấn khốn; nhờ người ấy liêu thác cứu dặng. Nay Điều-Thuyền bắt quả một nàng con gái, còn Lữ-Bồ là tướng mạnh tâm phứt của Thái-Sur; gặp cơ hội như vậy, mà Thái-Sur dạm Thuyền cho Bồ thì Bồ cảm ân lớn, ắt phải liêu thác với Thái-Sur mà trả ơn; xin hãy ba lo » — Trác trầm ngâm một lát rồi nói: « Lời người giug phải, dè ta tính lại » Nhu tạ lui ra; còn Trác vào nhà sau, kêu Điều-Thuyền mà nói rằng: « Mi sao lại tư thông với Lữ-Bồ vậy? » Thuyền khóc mà bảm « Thiệp ở sau vườn xem hoa », Lữ-Bồ vục dền, Thiệp sợ vừa lánh mặt chàng rằng con Thái-Sur, bảo thiệp dưng sợ, mới dè thương càng thiệp dền Phụng-nghi đình; thầy lòng chàng bắt lương, làm dều bức; thiệp vừa đeo mình xuống ao mà thác, chàng mau kéo lại, trong lúc đang sông thác, thì Thái-Sur dền cứu tôi. » — Đổng-Trác nói: « ta nay dạm mi, cho Lữ-

Bồ, mi liệu làm sao? » Thuyền cả kinh khóc và bảm rằng: « Minh thiệp đã thờ Qui-nhơn, nay khiên dạm cho kẻ gia nô, thiệp thà thác, chứ không chịu nhục » nói rồi giựt gươm treo nơi vách, dặng các họng mà thác. — Trác mau giực gươm đi, rồi ôm vào lòng mà nói rằng: « Ta nói chơi với mi » — Thuyền úp mặt vào lòng Trác, mà khóc hòa ra, và nói: « Kể này tại Lý-Nhu, vì nó giao hậu với Bồ lăm, cho nên bày ra kẻ này, chứ nó không kẻ thể diện của Thái-Sur, và cũng không tiết tánh mạng của tôi; tôi sống quyết ăn thích nó » — Trác nói: Ta đâu ngờ Bồ năng sao? Thuyền bảm: Tuy nhờ Thái-Sur thương xót, chừa e chỗ này không ở lâu dặng, bị Lữ-Bồ hại. » — Trác nói: Ta với nàng mai đi về My-ô, dặng dống vui sướng, hỏi chờ lo sợ » — Thuyền mới thời khóc, lay tạ. — Qua ngày sau Lý-Nhu vào ra mắt bảm rằng: « ngày nay tốt, xin dạm Điều-Thuyền cho Lữ-Bồ » — Trác nói: Ta với Bồ là tình cha con, cho nó chẳng tiện; ta không bắt tội nó, người lấy lời từ tế nói cho nó rõ, và vỗ về nó » — Nhu rằng: Thái-Sur chẳng nên dè cho một người dờn bà hoạt. — Trác bảm sát mà rằng: « Mi khủng dạm vợ mi mà cho Bồ không? Việc Điều-Thuyền chớ nói nhiều lời, nói dền ta chềm » — Lý-Nhu ra ngó lên trời mà than rằng: « Bọn ta đều bị thác nơi tay dờn bà. » — Trong ngày đó Đổng-Trác hạ lệnh dời về My-ô; trăm quan đều dền lay dừa. Điều-Thuyền ở trên xe, liêu thầy Lữ-Bồ ở trong chòm dồng ngó theo xe, Thuyền mới giả dờ che mặt bình như khóc. Lúc xe đi đã xa, Bồ nắm cương chậm chậm, lên gò cao ngó theo bụi cát, than thở hơn dận; bỗng nghe sau lưng có một người hỏi rằng: « Ôn-Hầu sao chẳng theo Thái-Sur, lại ở mà than thở? » — Bồ ngó lại là ông Tư-Đồ Vương-Đoàn. Hai dặng chào hỏi nhau rồi, Đoàn nói: Lão này bữa nay nhuốm bệnh, không đi đâu hết, đã lâu không gặp Trương-Quán, nay nhơn rằng dền mà dừa Thái-Sur về My-ô, may gặp Trương-Quán xin hỏi làm sao lại ở lại đây mà thờ than? » — Bồ đáp rằng: « Cũng bởi con gái của ông vậy » Đoàn giả dờ thạt kinh mà nói rằng: « Vậy, Xưa ráy chưa giao cho Trương-Quán sao? » — Bồ nói: « Lão-Tặc mà dưng đã lâu rồi, Đoàn giả làm bộ kinh

hải lẫm, nói: « Lão chẳng trông lẽ nào như vậy. » — Bồ mới thưa mới sự đã qua cho Doãn nghe; Doãn ngó trời dậm dật. Ước một giây lâu mới nói rằng: « Chẳng dè Thái-Sur ở theo loại cầm thú; rồi năm tay Bồ dắc đi về nhà thương nghị. Bồ theo Doãn về nhà, Doãn dắc tuốt vào nhà kính, dọn tiệc rượu khoản đãi; Bồ lại đàm việc Phụng-ngibi-Đình, lúc gặp Điều-Thuyên, liền tỏ hết một hơi. Doãn rằng: Thái-Sur đàm con gái lão, dục vợ Tướng-Quân, đều ày thiên hạ chê cười lắm; chẳng phải chê Thái-Sur, duy chê lão cùng Tướng-Quân; vậy mà lão già cả, chẳng cần nói dèn; khá tiếc cho tướng-quân, là người cái thề anh hùng cũng chịu như nhuật như vậy. « — Bồ hơi dạn xung trời, vỗ vãng la lớn » Doãn mau mau nói: Lão phu nói lỡ lời, xin Tướng-Quân bớt dận. » — Bồ nói: Thệ giết lão lạc, đừng rừ lòng hổ ta » Doãn mau dầy miệng mà nói rằng: « Tướng-Quân chớ nói như vậy, e lụy dền lão phu. » Bồ nói: « Đẳng đại tướng phu ở trong trời đất, há huật huật ở dưới tay người hoải. » — Doãn cười lợt rằng: « Tướng-Quân họ Lữ còn Thái-Sur họ Đổng, lúc phóng kích, có tình cha con chút nào đâu. — Bồ nói hằng rằng: « Nếu Tư-Đổ không tỏ, thì Bồ hãy còn lẫm. » — Doãn thầy ý đã quyết; bèn nói với Bồ rằng: « Nếu Tướng-Quân phò Nhà Hớn, mới phải tới ngay; tên chép sử xanh, danh thơm bá thế; còn nư giúp Đổng-Trác, ày là đảng phần thần, tên biên vào sử, dè xấu muốn năm. » — Bồ đứng dậy lay mà rằng: ý Bồ đã quyết, Tư-Đổ chớ nghĩ. » Doãn nói: E thay, việc chẳng xong, ắt chịu họa lớn; xin chớ tiết lộ, lúc tìm dặng kẻ, rồi sẽ cho hay. » Bồ khấn khải ừ chịu, rồi lui về. — Doãn liền mời Tôn-Thoại, làm Bộ-Xạ-Sĩ, và Huỳnh Huyền làm tư-lệ Hiệu-Húy, dặng thương nghị. — Thoại nói: Lúc này Chúa-thương bệnh mới mạnh, khá sai một người nói hay, dền My-Ô mới Trác về nghị sự; còn một phía thì lấy mặt chiêu của lệnh Thiên-tử khiến Lữ-Bô phục giáp binh nơi trong cửa irào, rồi dẫn Trác vào giết đi, ày là kẻ hay. » — Huyền nói: « Người nào dám đi. » — Thoại nói: Người đồng quận với Lữ-Bô, là Lý-Túc, làm Kị-dò-Húy bởi Đổng-Trác

không thiên, nên quan ày lòng oán, nếu sai người ày đi, thì Trác ắt chẳng nghĩ. » — Doãn nói phải, bèn thỉnh Lữ-Bô dặng con nghị. — Bồ nói: « Ngày xưa khuyến lời giết Đĩnh-Kiên-Dương, là người đó, nếu nay không chịu đi, tôi chém nó trước, mới sai người mặt thỉnh Túc dền. — Bồ nói: « Ngày trước ông bảo tôi giết Đĩnh-Kiên-Dương, mà dáu Đổng-Trác, nay Trác, trên khilệnh Thiên-tử dứ hại kẻ sanh linh, tội ắt dầy trắng, người với thần đều dấn, ông khá lãnh chiêu lệnh Thiên-tử ra My-Ô tuyên Trác về trào, dặng phục binh giết nó, hết sức phò nhà Hớn đều làm tôi trung; như vậy ý ông làm sao? Túc nói: « Tôi cũng muốn trừ nó đã lâu, hờ vì không kẻ đóng tâm, nay Tướng-Quân làm vậy, đều ày bởi trời cho, Túc há dám hai lòng, bèn bề tên gây hai mà thề. » Doãn nói: « Ông làm việc này xong, chẳng lo chi không dặng hiện quan. » Đền ngày sau, Lý-Túc dẫn mười mấy quân kị ra dền My-Ô. — người vào báo rằng, có chiêu của lệnh Thiên-tử. — Trác bảo kêu vào. — Lý-Túc vào lay, — Trác nói: « Thiên-tử truyền chiêu gì? Túc bảm: « Lệnh Thiên-tử lãnh binh, muốn hội bá quan nơi điện Vị-Uông, nghị đàm thiện ý cho Thái-Sur, bởi vậy nên có chiêu này. » — Trác nói: Còn ý Vương-Doãn làm sao? Túc bảm « Vương tư-Đổ đã khiến người đắp dãi thọ-thiện, dặng chờ chúa công về dền. » — Trác mừng lắm, nói ta bang dền thầy róng doanh mình, ngày nay quả dặng tin may, phải thời thay, chẳng khá mặt; bèn khiến quân tâm phúc bảo Lý-Thốt Quách-Tị, Tướng-Tê và Phàn-Trừ bốn người lãnh ba ngàn binh phi hùng giữ My-Ô; nội ngày ày gát giá về kinh, doái Lý-Túc mà nói: Ta làm vua, người dặng làm chức Chấp-kim-Ngô » Lý-Túc lay ta xung thần. Trác vào từ cùng mẹ; lúc đó mẹ đã chín mươi dư, bà mới hỏi: « Con nay đi đâu? » Trác thưa; nay đi chịu lãnh ngôi nhà Hớn, sớm tôi dầy, mẹ dặng làm Thái-hậu » Mẹ nói: « Ta sao may ngày kẻ dầy, thịnh hưng, lòng sợ, e diễm không tốt » — Trác thưa: « Gán làm mẹ vua, há không có diễm chi kính sợ mới từ-mẹ mà đi. — Lúc ra đi nói với Điều-Thuyên: Ta làm thiên tử dưng lập

mi Quí-phi » — Điều-Thuyên đã biết lẽ kinh nhiệm, mới giả làm bộ vui mừng lay tạ. » — Trác ra cửa Ô lên xe; tiền hô, hậu hùng, trông trường-an thẳng dền; đi chưa dặng ba mươi dặm, xe của Trác ngồi gãy một bánh; Trác xuống xe cỡi ngựa; lại đi chưa mười dặm, ngựa ày hí la cắt đá làm đứt dây cương. — Trác bỏi Túc rằng: xe gãy bánh, ngựa đứt cương, diễm chi vậy? — Túc bảm: « ày là diễm Thái-Sur chịu truyền ngôi, bỏ dờ cũ, thay dờ mới, diễm lên xe ngọc-liễn, ngồi yên vãng vậy. » Trác mừng mà tin như lời.

(Sau sẽ tiếp theo).
CANAVAGGIO.

Cắt nghĩa: bài tam-quốc số 26 trong câu thơ chốt chữ vung in lộn chữ dặng. Xin đọc như vậy: Rừng đất hình vung một đồng thầy, mới có nghĩa.

Sĩ dả bất dĩ cường biện nhi Đàm luận quỷ thần.

Bình sanh bất cần, thường đua theo kẻ biện luận thê tình; có nhiều khi đi lẽ nghĩa dặng cang chẳng nên luận dền qui thần; thì đã chỉ thứ bị trách chê, không gan không ruộc, mà không chỗ dờ về dầy; chiêu theo thời dời, mỗi sự vắn vắn; song có nhiều khi riêng nghĩ; về sự luận đàm thần qui, không dừc không nên; nhưng vậy cũng không có bằng, phải nhìn mà chịu chề. Nay thầy trong Kiết-trường-hoa-lục, chỗ chỉ hữu lý, nên lược dãi cho người hữu tâm xét nghĩ phải chẳng phải sự cũng thường linh. Trong Kiết-trường nói: Bạc dừc mặt dao thần thành ám minh. » Dải rằng: Đời Đường ông Quách-Từ-Nghi làm bài chề Hạng-Vô, rồi miêu Hạng-Vô một ngày một hơi linh, không thầy ông Hạng-Vô làm chi ông Quách-Từ-Nghi, còn sau anh Hồ-tôn-Trạt (sạt) là sĩ-nhơn, cũng làm thơ mà biếm Hạng-Vô, lại bị bắt xuống Long-Đình dời nại; có phải kẻ hữu dừc thì qui thần kính, người bạc dừc bị qui thần khi, nghĩ cho xét thì dều luận này hữu-lý; tôi tóm một lời này mà nghe. Như tôi dầy là kẻ lại mục tâm thương, háng sĩ xuất thân, còn phải kiên mấy người dồng

liêu xuất thân khoa mục, hào hộ trăm anh thay; huống chi với dằng thượng-ti, nói phải hay phải quây cũng hay quây, dè dâm nửa lời cái cợ; dều nói hiệp cũng cam tâm, dè dâm nửa hơi với người trên trước. Còn như tôi có ý cường biện chông trả với bạc thượng-ti, thì người ta ghét muốn thiệt hại cách gì cũng dặng; mình có đủ dừc dầy cho mọi người tôn vọng mà khóa lối cho mình. Như vậy thì sức kẻ nhỏ không nên xút phạm dền người danh dự làm chi. Cũng một lẽ ày, người còn chưa đủ biện lẽ thì phi thay huồn chi là thần qui. Kính xin ai này phải nhớ thời cổ ngữ rằng: Bất cang kị sự mặt vọng vi, lời ày ăn vô chỗ luận này cần tại ngón hồ kiết trường hoa lục.

NGUYỄN-DU-HOÀI,

Lạc tại kỳ trung

Sanh ra đời làm người mà xét cho kỹ, thì có chuyện nói cho tức cười, mới gọi rằng vui; nước nào cũng có cách nói cho vui mà cười Langsa và người khách, có nhiều dều nói hay hềi sức; duy vậy thói nước nào theo nước này, vui là vui cho người nước họ; còn như người phương dồng ta dầy, cũng có dều nói nghe vui, chớ nào không. Chỉ hém một dều người mình không tìm kim cho dền nơi, vậy cho nên nhiều người chưa ra bạc bắt vắn quần thức, cứ một dều chề nước mình không bằng nước khác. Làm sao mà thua vậy? Cũng bởi không lo không rằng cứ với một dều chịu dờ chịu không biết, nên mới ra vậy; chớ nước nào mà giỏi, thì cũng nhờ rằng mà học, học rồi hành thì nhựt nhiêm nghiệp như, trở ra giỏi chớ nào phải sanh ra mà giỏi sao? Xem lại mà coi, như người Langsa dền bực thông thái, giỏi giản cho mây, chớ tay không rớt tờ nhựt trình, xem hoải đọc hoải; vì vậy chỗ nào chưa hiểu, thầy rới mới hiểu, việc nào chưa biết, xem qua mới biết nên phải học hoải; Còn xem lại người mình, đã ít học lại thêm làm biền, mà trong trí lại nhiều người kiêu ngợ mình là thông thái làm dều chi cũng biết, việc chi cũng táng, nói nơi miệng, mà ngược cái túi thiên nhiên nó trống bực. ày là

lời tôi luận thiệt nói ngay, cúi xin chú vị xem chơi chỗ chấp, lời luận dặng giục lòng người bạn bốn quốc, ráng mà làm sao học hành, dặng theo cho kiếp người ta, chớ để bỏ đi thì hổ lắm. Vì tôi xem lại thì người bốn quốc ít ra học, ít muốn xem coi tìm kiếm đọc sách xem nhứt trình, bỏ qua ngày giờ uổng lắm. Thà đừng sa nh ra thê, chớ chẳng thà có sanh mà không dùng. Có câu (Ngọc bắt trác bắt thành khí, nhưn bắt học bắt trí lý) Còn như lời nói ngay mà nói phải thì xin thương chớ hờn, có câu (Thiên kim dị đắc hảo ngữ nang cầu). Ấy là cổ ngữ tôi xin nhắc lại nghe chơi chớ không phải nói mà đòi tiền bạc chi, về những lời luận của tôi, xin miếng chấp. Vì những cơ phải đó, tôi xin bày một đếu để nói chơi trong tờ nhứt báo này, dặng làm vui cho chư quý hữu.

Hai anh học trò nghèo, anh nầy đến chơi anh kia mà thăm. Anh chủ chơi vui mừng mà trách rằng: « Anh sao lâu đến tôi lắm vậy? » Anh trả lời: « Tôi vậy còn anh làm sao, có thường thăm tôi không? » Hai anh cười xòa ra má rằng: « Minh không rảnh, ngồi không vững, đứng không yên, mặc thoãn máng lo nghèo thiếu, chạy tới chạy lui nên quên bạn hữu hết. » Anh khách mới hỏi đồ anh chủ chơi: « Chúng ta là bọn có học, làm sao mà không dặng trí trọng đáng hoân; tôi xem trong xóm mình có anh đó ảnh dật đặc mà bộ tướng tốt hết sức nói năng dặng hoân, đứng ngồi tể chình, xem ra trọng hậu hơn mình quá. Anh chủ mình cười mà rằng: « Đi làm sao dặng? » Mới ngâm vài câu:

Dày chặt bạc vàng lòng phú hậu,
Nhẹ nhàn bút mực tách tư vân.

TRẦN-GIẢI-NGUYỄN.

Tài bất thặng thời.

(tiếp theo)

Còn như việc bốn lễ cúng đầu; ngày sau sẽ tính, trong ý thời toan như vậy ai là người đời con mắt cạng, không biết, kể dễ hay, nghe anh Mã-Sĩ là con quan chồn khác, mà lưu lạc nghèo khó đường ấy, ắt là theo bọn hoân dặng đầu có lòng găm ruột thêu (văn chương giỏi,

thì trong lòng như găm thêu) nào ai đem lòng tình, nào ai đem lễ thỉnh, vậy nên anh Mã-Sĩ thường thường tới chùa xin ăn, mấy lão thầy chùa lấy làm ghét lắm, và khinh dể nhiều đếu, may đâu trời chẳng dực đường đi người, (không làm chêt người) Xây đầu có một người văn lương quan là ông Triệu-chí-Huy đương kiêm một người thầy dạy học, dặng dặng, đường đem về bắt kinh, một là dùng nói chuyện văn hai là dùng giấy tờ, tình cờ vào chùa đại-báo-án mà nói chuyện ấy, anh Mã-Sĩ nghe dặng tưởng là gặp cơ hội nầy mà đi qua Bất-kinh cũng là lưỡng tiện, bèn cậy thầy chùa tiếng cũ mấy anh thầy chùa ghét cũng muốn dúi đi cho rớt, nên mau mau nói với ông Triệu-Chí-Huy rằng, có tên Mã-Sĩ là người học giỏi, mà ở đây dạy cũng không được bao nhiêu xin ông rước lấy, ông Triệu-chí-Huy vốn là quan võ, chỉ cầu cho tiện việc mà thôi, mới kêu người Mã-Sĩ ra mà nói chuyện, rồi định ngày xuống thuyền đi với nhau, người Mã-Sĩ là người học hành ứng đối dỏi-dẫn, mà gặp ông Triệu-chí-Huy thì tình tấn chủ cũng ưa nhau, một ngày kia thuyền đi tới cửa Huỳnh-Hà, anh Mã-Sĩ mới bước lên bờ dạo chơi, vùng nghe một tiếng sấm nổ vang như trời sập đất lở vậy, lật đật nghĩ lại thì cửa Huỳnh-hà đã tan lở màu rói, chỉ thấy nước lục minh mông như biển vậy; người Mã-Sĩ trông ngó bơ-vơ, biết đâu má ý y, kêu trời vạc khóc than vang; như vậy trời đất làm dực mạng mình, thời chẳng bằng chêt đi cho rớt, vừa muốn nhảy theo dòng nước mà trảm mình; Xây gặp một ông già đi tới mới hỏi ra sự tích làm sao, anh Mã-Sĩ dều thuật lại chuyện mình sau trước rõ ràng; ông già ấy bèn đem lòng thương xót vô hối, nói với anh Mã-Sĩ rằng coi nhà người tuổi trẻ, tư chất thông minh, ngày sau há không làm nên được sao? Và ở đây mà đi qua Bắc-Kinh, thời đường sá cũng gần, tiền phi cũng không bao nhiêu, tôi bây giờ có vài lượng bạc, để cho người làm lộ phí mà đi nói rớt thò vào túi lấy bạc thời túi không, ông già lấy làm lạ lắm, coi lại kỹ thời cái túi rách một cái lỗ nhỏ, không biết mất đi đâu rồi nào, ông già ấy mới than nói cùng anh Mã-Sĩ rằng; mạng vận nhà người không khác, khiến ra vậy, bây giờ muốn đem người về mà nuôi, nhưng mà đường xa xuôi không khi ấy bèn mời anh Mã-Sĩ đi tới nhà quen,

mượn năm chỉ bạc mà cho anh ta, thì anh Mã-Sĩ lấy làm cảm ơn ông già ấy ân cần mà chiều lấy rồi tạ ơn mà đi, tưởng lại năm chỉ bạc ấy là ít, làm sao mà đi đường tiêu phí cho đủ, nghĩ ra một chước mới mua giấy viết dặng viết chữ mà bán, kiếm tiền đi đường. Người Mã-Sĩ viết chữ làm thơ dều hay, nhưng mà không gặp dặng kẻ văn chương tài tử coi dèn, có báo được chẳng qua là mấy người quê mùa nó mua một vài lượng để dặng dán vách đó mà thôi, thì có dặng bao nhiêu tiếng, anh Mã-Sĩ khi đi khi nghỉ bữa dỏi bữa no, lần lần đi tới thành Bắc-Kinh, ở dậu nơi quán cơm, hỏi thăm chủ quán những người làm quan ở đây tên gì làm chức gì, hỏi ra thì nghe có một người làm quan Hữu-thị-Lang bộ binh, một người họ Tào làm quan lộc hàng tá khanh, biết ra hai người ấy là bọn quan với cha mình thuở trước, bèn viết danh thiệp (tên viết vào giấy thiệp) trước đưa vào ra mắt ông Tào-Công ông Tào-Công thấy người Mã-Sĩ ở quán rách rưới trong lòng không ưa, lại nghĩ là người cứu thù với tên Vương Châu không dám cho ở, chỉ đưa cho một ít tiền gạo mà thôi, anh Mã-Sĩ phải từ giả trở ra, sau lại đi tới ông thị-lang, ông hữu-thị-lang là người vô tình, không cho chât chỉ hêt, chỉ viết một cái thơ, nói rằng tiếng cũ người Mã-Sĩ cho ông lục-tông-binh, Mã-Sĩ lãnh lấy thơ đem về nhà quán, chủ quán ngó thầy tướng có khi người Mã-sĩ cũng có khi gặp gỡ người dúng, nên đem cho mượn năm lượng bạc mà dúng rớt đi qua nhà ông-lục-tông-binh, ai dè khi ấy giặc nổi lên làm loạn ông ấy đánh giặc làm thất cơ binh (bị thua) giải về triều đình nghị tội, và hữu-thị-lang cũng bị tội mất chức đi về rồi, vậy nên người Mã-Sĩ lặn lội lao đao. đã ba bốn tháng không gặp dặng chủ nào, lại trở về quán, không mà lấy chỉ mà trả, về lại thiếu thêm tiền cơm cũng nhiều chủ quán hết sức chịu lụy không thể dúi đi, tính trong bụng rúng, đây có một người lưu thiên-hộ có một đũa con tiểu tuổi, đang tiếm thầy dạy học, lúc nời đem người Mã-Sĩ tới tiếng cũ, nói rồi thì người lưu thiên-hộ lấy làm mừng lắm, chịu ở rước nuôi mỗi một năm là 30 lượng bạc, người chủ quán nhận lấy số bạc ấy mà trừ tiền thêu, người lưu-

thiên-hộ cũng hết lòng trọng đạo, đem áo quần mới cùng lễ vật dền rước về nhà ngồi dạy từ ấy ắt ường được sung sướng, và khi dạy dỏ thông thả lại học thêm, ở vừa ba tháng, đũa học trò mất phải bình dậu, (nên trái) chêt đi, người lưu thiên-hộ chỉ có một đũa con trai mà chêt đi, thì lấy làm thương xót vô cùng, lại bị sắp tiêu nhưn tới nói với lưu-thiên-hộ rằng, người Mã-Sĩ là một vì sao xấu. Hết dền đầu thì ắt có tai ương, như trước ông-Triệu-chí-Huy rước đi thì bị chìm ghe, ông hữu-thị-lang tiếm cũ, thì bị mất chức, người ta mất như vậy đã nhiều, nên người ấy không nên gán gủ nữa, người lưu-thiên-hộ, nghe nói như vậy không nghĩ con mình chêt là bởi nặng trời, cứ lấy làm anh Mã-Sĩ đem tai họa tới lấy chồ mình, truyền nói ra khắp phố nghe như vậy người Mã-Sĩ chẳng lẽ ở nữa phải ra chỗ khác.

Từ ấy trong kinh thành đồn ra tiếng lạ, đồn anh Mã-Sĩ là độn tú-tài, hễ là người tú tài đi ngó qua đầu thì nhà nhà dều đóng cửa lại (sợ vào nhà) và người nào sớm mai đi ra mà gặp lấy, thì nội ngày ấy thì không làm gì được việc, như đi buôn bán thì sau cũng lỗ vốn, đi tìm người thì không gặp, lời quan thì bị quan phạt đi dỏi nợ thì bị người ta đánh trả lại, đũa học trò nhỏ kia sớm mai vào trường mà gặp lấy, rồi vào trường cũng bị thầy đánh, như vậy cho nên người đũa học trò làm việc yêu quái, dều đi đầu mà gặp thời chạy tránh cho mau, thương thay con nhà (trăm anh học văn) là người Mã-Sĩ mà không gặp thời, để cho ngày không cơm ăn thì không chỗ ngủ mà người người sợ, ghét cái danh độn tú-tài.

Khi ấy có một người Ngô-dám-Sanh ở tỉnh Tích-gian tảo khí nghành trực (cứng ngay) Nghe tên, độn-tú-tài rằng lạ, không lấy làm tin, đi tìm dền mà coi. Khi tìm được rồi đem về nhà ngụ bồi thăm sự học hành, biết là người học giỏi, có ý kính trọng mà tiếp đãi, mới ngồi lại mà nói chuyện. Chưa được mấy lời, xây có thơ nhà người Ngô-dám-Sanh gởi dền báo tin cha chêt,

(Sau sẽ tiếp theo).

ĐẶNG-QUI-THUẬN

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ LANGSA LAM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng
đây mà thôi ở tại đường Char-
er (tức danh đường Kinh-lập)
ở 125. Xin anh em chờ lộn.

Có tiệm ngành trước nhà thờ
án-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường
farins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều
đều có bánh mới sốt dẻo và
ánh sáng-bò chầy beurre (bánh
lợn)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và
từ năm có bánh tròn mặt,
ánh bò chầy mặt.

TẠI TỈNH MYTHO
Tiệm ngành ở đường mé
sông tại chợ số 10. Mỗi bữa đều
có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng
hộp nhứt hảo hạng. Có rượu
chát, rượu bière, limonades.

Có trừ nước đá.
Đồ thuốc y-được tây.

Nội hạt ai mua vật gì thì
xin gửi mau mắn và từ từ hết
sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre,
Cái-bè, Cấn-thơ, Hà-tiền Sóc-
trăng, Vĩnh-long và Sa đéc, anh
em ai muốn mua vật chi thì
xin gửi thơ cho tôi, tên ROUX
tại Mỹ-tho.

TẠI CAP SAINT JACQUES
(Vũng-tàu)

Có tiệm và lò bánh mì tại
đường de Lanessan. Lành nạp
bánh cho các cơ binh. Có
gởi bánh mì qua bán tại Bà-
ria.

TỈNH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phở
Châu-trần-Lang, là nhà hàng
bán đồ phẩm thực.

AI muốn mua bánh để lâu
đặng đi đường, hay là đi rừng
đi rừ thì cũng có bán.

NĂM NHÂM-DẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THANG HAI LANGSA		THANG GIÊNG ANNAM		NGÀY LANGSA	THANG HAI LANGSA		THANG GIÊNG ANNAM	
	NGÀY ANNAM	THANG GIÊNG ANNAM	NGÀY ANNAM	THANG GIÊNG ANNAM		NGÀY ANNAM	THANG GIÊNG ANNAM	NGÀY ANNAM	THANG GIÊNG ANNAM
1	Samedi.....	23	Thứ bảy		16	DI MANCHE.....	9	CHỦA NHỰT.	
2	DIMANCHE.....	24	CHỦA NHỰT.		17	Lundi.....	10	Thứ hai	
3	Lundi.....	25	Thứ hai		18	Mardi.....	11	Thứ ba	
4	Mardi.....	26	Thứ ba		19	Mecredi.....	12	Thứ tư	
5	Mercredi.....	27	Thứ tư		20	Jeudi.....	13	Thứ năm	
6	Jeudi.....	28	Thứ năm		21	Vendredi.....	14	Thứ sáu	
7	Vendredi.....	29	Thứ sáu		22	Samedi.....	15	Thứ bảy	
			Tháng giêng Annam		23	DIMANCHE.....	16	CHỦA NHỰT.	
8	Samedi.....	1	Thứ bảy		24	Lundi.....	17	Thứ hai	
9	DIMANCHE.....	2	CHỦA NHỰT.		25	Mardi.....	18	Thứ ba	
10	Lundi.....	3	Thứ hai		26	Mercredi.....	19	Thứ tư	
11	Mardi.....	4	Thứ ba		27	Jeudi.....	20	Thứ năm	
12	Mercredi.....	5	Thứ tư		28	Vendredi.....	21	Thứ sáu	
13	Jeudi.....	6	Thứ năm						
14	Vendredi.....	7	Thứ sáu						
15	Samedi.....	8	Thứ bảy						

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE
MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÀN NHỰT TRÌNH

Người bản quốc
mỗi năm... 5 \$00

Tại Đông-dương
Người-Lang-sa
cùng ngoại
quốc... 10 \$00.

Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00

CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO

SAIGON

ĐƯỜNG CAP ST.-JACQUES, SỐ 12

ANNONGES

1^o Page le cent..... \$ 1 50
2^o Page le cent..... \$ 1 00
3^o Page le cent..... \$ 0 80
4^o Page le cent..... \$ 0 60

Lời Rao

AI muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào
nhứt-trình thì cứ do bon-quản chủ nhơn mà
trương nghị

Cần không ai động in Tam-quốc tại như trước đây vào
thư sách. ha. là làm riêng một cuốn cũng không đặng

Thương cổ luận

(tiếp theo)

Cách đại thương cổ là sự thế lớn, sự
anh, giúp đỡ cho những dân vật trước-nào
thông thái quen thuộc về việc buôn lớn;
này: Đại-phủ-langsa và Hồng-mao, nhỏ
chỉ mà nước mạnh dân giàu? Có phải là
ở việc buôn lớn hùn hạp không? Hề động
trời lớn, thì vẫn nhiều, vẫn nhiều chi lời to,
thì người vãn học kẻ mệnh hạn đặng

hường, còn người có bạc hùn, cũng giàu thêm
không thất lợi cho dảng nào hết. Một ngày
giàu thêm một ít là người đã có bạc tiền sự
sáng; một khi dở một ít cho những người
mạnh dạn vãn vật, mà nghèo, nếu dở cho
bớt sự nghèo, hề nghèo bớt, thì có lúc khá
khả đặng rồi thì đến dư có phải là; bắt thất
ư bị, diệt bắt tổn ư thứ chúng? Như vậy làm
sao mà người ta không giàu sang mạnh mẽ,
lịch làm thế sự? Cũng bởi nhờ sự có tiền
nhiều, thì học hành tập rèn nghề chi cũng dễ.
Đều đáng làm phải làm, làm thì muốn ngàn
phần hữu ích, chẳng có một phần vô ích, nếu
mà rút đầu rút đuôi không dám khấn khải
chăm hăm mà làm việc-huân hiệp buôn-chung cho
đồng hưởng lợi lớn thì lấy làm tiếc cho người
thầy rõ, kẻ lộ xa. Từ vì thầy rõ mới chỉ về
cao người bán xứ thất lợi, đồng làm hiềm
không đầu nghề, tình cộng lo xa, mới lấy trí ra
mà luận-dàm đặng cho người bán xứ suy nghĩ
phải đi rảng mà đồng lòng lo hậu đặng

chung cùng bần hiệp, ấy là đếu c lợi, ông cũng chẳng phải tư lợi; thầy muốn cả và người thầy, biểu muốn mỗi người hiểu, thì là đếu làm phải, nào phải là dỏ dành rừ quên chỉ về việc hãm hi vô ích, tữu diêm trá dinh, mà phòng tai ngờ mặt điếc. Sanh làm con người ta, khi nhỏ khác, khi lớn khác lúc giàu khác lúc nghèo khác, khi khó khác, khi dễ khác, ấy là lời ngạn-ngữ xưa có nói rằng: ăn theo thuở ở theo thời là lời dạy cao xa lắm. Chúng ta trong lúc này, từ người trí cho đến kẻ ngu cũng đếu thầy trước mắt sự sống sự cực, đếu dễ đếu khó; nếu mà thầy và hiểu là khó làm an cực lòng dạ, thì khi nghe luận phải, lúc thầy chỉ ngay, thì có lẽ nào mà ngờ mặt lập tai. Vì như tự phụ (ỷ mình) rằng dù trí đủ sức, muốn làm chi cũng đặng, muốn tính chi cũng xong, không cần nghe không thêm ngó thì thật cũng phí thường; xem ra cho kỹ thì còn vấn trí. Văn tri: là một mình đếu mạnh mẽ thế thần thế nào nữa; cũng không đủ mà làm chi cho xong; nếu kiêu mà không ngó không nghe đến không lo không tính đến, thì sự kiêu ấy nó làm cho mình phải lừng xuống phải dẹt lại; nó còn làm mất hết trí phải của mình nữa; nghĩa là: Đọc lực nang kham. Người xưa có nói rằng: Văn thiện như khác, văn át như lung. Những lời luận phải quấy nên hư đặng đục lòng bạn bốn hương cho thành trượng, là đếu phải; có lẽ nào mà lại bưng tai dầy mặt; thì đếu: người không rõ đặng lòng vì ản; trời đất đã soi tỏ phê cang. Tôi ví dụ một đếu cho chư qui hữu xem chơi và nghĩ thử có động lòng giùm cho người hữu lao nhi vô công. Tuy vậy chứ người trí sĩ, kẻ thiện nhơn cũng không mỗi lòng về sự làm phải, hề nghĩ đếu nào phải thì làm, đếu mà khó nhọc cùng người mà người không nghĩ sự công lao cũng chẳng hờn.

Đếu ví dụ: Có một chỗ Tỉnh-Thành như Saigon ở phía tây có một Tỉnh-Thành như Mỹ-ho, ở giữa có một chặng rừng núi lớn lắm, nó ngăn hai Tỉnh ra xa; người trong hai xứ đó, khi muốn đi đến nhau thì phải đi vòng, chớ đi tấc không đặng; độ đường đất: nếu mà đặng đi thẳng ngạn qua núi và rừng ấy, thì chừng một ngàn dặm, còn phải đi quanh thì đi ước chừng một muôn dặm. Vậy mà xưa nay đã có

đường mòn và thêm người sửa soạn đường ấy sạch tốt, ai ai cũng cứ theo đó mà đi, đếu quanh xa cũng đi mà thôi, bởi vì đi quen đường cũ, và dễ đi, không ai nghị luận, phân năng chi hết. Cái đường thành, đã lâu năm chầy tháng, đếu xa xác thế nào hề nhiều người đi, thì cứ giữ đi theo lẽ ấy tự nhiên, cho những người thế thường; chẳng ai khen, cũng chẳng ai chê, sao mà chịu đi xa, chịu mệt công; Vì sao vậy? Cũng vì hề nhiều người đi như nhau, thì ai mà nói ai, có đếu thầy vậy tưởng là phải mà thôi. Vậy mà có một người, tuy miệng không tỏ ra, chớ ít hay đi đường đó, chẳng phải là làm biên sự xa, chẳng phải là chẻ đường cũ, nhưng vậy trong trí cứ tính toán lo lường; đặng kiếm cách này thế kia, làm sao cho thiên hạ nhơn dân hai xứ đó, bớt nhọc thuận tiện, tới lui với nhau cho gần; đặng buôn bán qua lại cho dễ; nghĩ vậy là đếu đại lợi cho nhơn dân. Người ấy cứ độ đường đất nhấm mực ngay, mới đánh liểu đi vào rừng một mình, tuy tiếng nói đánh liểu, chớ kẻ có trí thường hay cần thận không gập; mới bảo vợ gói cơm giã đồ đi sáng bưng, đấm súng ná thuốc đạn tên, và đồ bộ thân về khi đọc cho đủ, lại đấm theo một cái dao rất bén lắm, tìn đi một ngày mười dặm, rồi thì trở lại; nhấm hương đồng tây mà đi, đi lần đến đếu thì đồn cỏ cây nhỏ mà làm dấu, vạch đường nhỏ như chuộc đi vào rẫy lúa, mỗi ngày đi đếu số định thì trở lại; đi như vậy quyết chí bền lòng cho thẳng đến chỗ. Vợ ở nhà thầy đi sáng bắn làm sao lâu nay mà chẳng đặng con chim nhành, thú bọ chỉ hết mới hỏi chồng ý sao mà đi sáng dở vậy? Anh ta tin đếu không tiện phải tỏ tâm chí cho vợ hiểu; rằng có lòng làm hữu ích cho người ta, chớ nào phải đi sáng bắn chi mà có thịch. Chị vợ mới hỏi lời này: Người hữu chi như vậy, mà thiên hạ không biết rõ, thầy đi vô rừng hoại thì người ngó là diên chẳng? Vì như đi cho đến nơi, vạch cho thông đặng cả, thì là phải; Nếu mà không thành trượng, thì ai biết cho, rằng hữu đại chí; Có phải là hữu lao nhi vô công chẳng? Anh chồng mỉm cười mà rằng: Nhi chi tâm chí phi ngờ có tâm chí; nhi chi kiên văn phi ngã chi kiên văn. Sanh ra đời chẳng phải tính làm đếu

chỉ đặng thành trượng hết mới làm; trước khi chưa thành trượng, thì chưa ắt đặng; có câu: Mưu sự tại nhơn, thành sự tại thiên; hề mà độ trong lòng rằng, đếu phải lẽ ngay, có ích cho dân vật thì làm; mới phải chỉ trai. Quyết bỏ hết ngày giờ mà đi đấp rừng cho ra đặng, đặng cũng tốt, không đặng cũng tốt; miếng là có dậm đặng nhỏ ra, để đó sau có người đóng chí cứ theo dậm thêm, một người không nên thì hai, còn hai chưa nên thì ba; ắt một ngày kia, cũng phải có đặng tấc ấy mà đi cho mau, giùm cho thế. Vì như tấc công, để ần no năm ngũ hãm hi phóng đặng là hà ích chi hữu; xúi cho kỹ, trời đất chẳng phải sanh người ra để mà chơi bởi phóng tứ, cho rậm đất của trời, nếu không người thì có cỏ mọc cũng đủ đậy; người để mà lo xa cho nhau mới phải. Anh ta lại nói như vậy nữa: Tôi mà ráng cho hết sức, nên-ây là may cho người, không nên thì rủi cho người; còn bốn phận tôi làm cho tròn công tôi, làm người sanh trong tạo hóa, ấy là đủ,

Hết sức người rồi mới rõ trời,
 Sanh ra thế cuộc dễ sanh chơi;
 Hồ cùng cái kén con làm bện,
 Sáu nhện còn lo chỉ nhện lời.
 (Sau sẽ tiếp theo).
 Lương-Dũ-Trúc, Bèn-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Đền ngày sau, lúc đang đi, bỗng đếu gió thổi guồn đất, mây án mù trời. Trác hỏi Túc: Ầy là tướng chi vậy? — Túc bảm: Chúa-công lên ngôi rồng ắt có mây lạ màu đỏ tia đặng mạnh oai trời vậy. — Trác mừng, không nghĩ. — Đã đến ngoài thành, trạm quan đếu ra nghinh tiếp; chỉ có một mình Lý-Nhu mang binh ở nhà ra rước chẳng đặng. — Trác đến tướng phủ, Bò vào mừng, — Trác nói: Ta lên ngôi, thì người đấng làm Tổng đốc binh mã trên

thiên hạ. Bỏ lạy tạ rồi, đến trước tướng nghĩ; đêm đó có hơn mười đứa con nít, nó ca ở ngoài vòng thành, gió thổi tiếng ca vào đền trong trường. Ca rằng: « Thiên lý thảo hà thanh thanh, thập nhựt thượng bát đất sanh, (nghĩa là: Thiên lý thảo là chữ Đổng thập nhựt thượng: chữ Trác; bát đất sanh, chệt.) hoi ca buồn rầu lắm. — Trác hỏi Lý-Túc rằng: Câu hát của con nít đó, diêm lành hay là dữ? — Túc bảm: « cũng là ý nói: Họ Lưu suy xuống thì Họ-Đổng hưng lên. — Ngày kể đó, ban mai Đổng-Trác này nghĩ tiết vào châu, bỗng thầy một người đạo-nhơn mặc áo xanh khăn trần cầm một cái cần, nơi đầu cần có cột một thướt vải, hai đầu có đề chữ (Khẩu) (nghĩa là chữ Lữ) Trác hỏi Túc: « Đạo-Nhơn đó làm chi vậy? » Túc bảm rằng: « Người lòng cuồng » nói rồi liền bảo tướng sĩ đuổi đi. — Trác tới tráo, các quan đếu mặc đồ chào phục đón rước nơi đường. Lý-Túc cầm bữu kim phò theo xe; đến cửa Dịch-môn phía bắc, quân binh đếu ở ngoài cửa, còn chừng vài mươi người đếu xa đặng vào. — Đổng-Trác thầy voi Vương-Doãn và các quan đếu cầm bữu kim đứng nơi cửa điện, sợ mới hỏi Túc: « ý chi mà cầm gươm vậy. Túc không lên tiếng dầy xóc xe thẳng vào. — Vương-Doãn hô lớn rằng: « Quân-Vô sĩ ở đếu, phản tặc đã đến ». Hai bên xóc ra dư trăm người thương đấm gươm chém, vì Trác có bao giáp đấm không vào, nhưng mà trúng ngực, nên té xuống dưới xe; mới la lớn rằng: « Phụng-Tiên con ta ở đếu? » Lữ-Bồ theo sau xe, nạt lớn và bước đến nói rằng: « Tôi có đặng chiêu trừ giặc, rồi đấm một kích trúng yết hầu. — Lý-Túc liền cắt đếu tay xách, còn Lữ-Bồ thì tay trái cầm kích, tay mặt lấy chiêu trao ra mà nói lớn rằng: « Vưng chiêu giết tôi giặc là Đổng-Trác, chớ không nói đến ai hết. » Bao nhiêu quan quân đếu tung hô vang tuề.

Người đời sau làm thơ than Đổng-Trác: Nghiệp bá thời nên dặng Đê-Vương, Chẳng nên ắt hưởng sự giàu sang; Ý trời ai rõ không lấy vậy, Mỹ diện vừa rồi bị xác tang. Lúc ấy Bồ lại hỏi rằng: « Giúp Trác làm dữ là Lý-Nhu, ai khà đi bắt nó? » Lý-Túc lên tiếng xin đi, bỗng nghe ngoài cửa tráo người

phi báo rằng: tôi tớ của Nh. đã bắt Nhu trối đm đến dưng nạp. Vương Doãn Khiên trối đm ra chợ chém đi, còn đầu và thầy Trác đem đến nơi nẻo đường. Thấy Trác mập béo, quan sĩ giữ thầy, lấy tìm về nơi rừng thấp làm đèn, giấu mở chầy ra dây dật, ai ai qua đó, đều tay xô đầu chơn đạp thầy. — Vương-Doãn lại sai Lữ-Bồ với Hoàng-phê-Tung, cùng tịch gia sáng cùng gia quyền của Đổng-Trác. Lý-Thôi, Quách-Tỵ Trương-Tề và Phan-Trù nghe Đổng-Trác thóc Lữ-Bồ hầu đèn, bèn lãnh quân phi hung liên đêm chạy qua Lương-Châu. Lữ-Bồ vừa đến My-Ô liền rước Điều-Thuyền. Hoàng-phê-Tung, khiên tướng ở thành Ô tha hết thầy còn gái nhà tử tế, mà bị cầm đã lâu đó, chỉ chừa những người thân thuộc của Trác không tha, giết hết chẳng cần giá trẻ bé lớn chi; mẹ Trác cũng bị giết, em Trác là Đổng-Mân, cháu Trác là Đổng-Huỳnh đều bị bêu đầu; thâu những tài sản trong Ô tính vàng ròng mười muôn, bạc vài trăm muôn găm nhiều châu báu cùng lương thực chẳng kể tin cho hết dạng; thâu rồi về báo với Vương-Doãn. — Doãn mới khao thưởng quân sĩ, thiết yến nơi đó, với nhóm các quan uống rượu xưng khánh. Đang yên ấm có người đến báo rằng: có một người vô thấy Đổng-Trác mà khóc. Doãn cả dạn, rằng: giết dạng Đổng-Trác sĩ dân là chẳng vui mừng, ấy người nào một mình dám đến khóc, liền sai võ sĩ đi bắt người ấy. Một giây phút bắt đến các quan thầy, đều thất kinh; nguyên người bị bắt đó là ông Thái-Ung, quan Thị-Trung. Doãn nói rằng: Đổng-Trác nghịch tặc, nay giết dạng nó, hết sức sao chẳng vì nước mà vui, lại đi khóc giặc; vì sao vậy? Ung chịu tội rằng: « Ung tuy bắt tài, cũng biết nghĩa lớn, há khưng trái việc nước, mà vì Trác, chỉ như cầm tinh trư ngộ cùng nhau khi trước, không biết làm sao, nên khóc lấy chút tình; tôi biết lầm tội lớn, xin ông xét cho cùng; toàn đặng chạp mặt cắt chơn để chạp nên sử nhà Hôn chuộc lấy lỗi tôi, ấy là đều may cho Ung vậy. » — Vì tiết tài của Ung, các quan hết sức cứu; còn quan Thái-phó là Mã-nhật-Đặng, nói nhỏ với Doãn rằng: « Bá-Giải rõ đời tã; kính, như khiên chạp nên sử nhà Hôn, ấy là làm đều thanh lợi cho người rõ mặt hiền

hạnh; còn như giết đi thì e mặt lòng người. » — Doãn nói: « xưa Hiều-Vô không giết Tư-mã-Thiên, đến sau làm sử, mới để sách chế ra đời sau; lúc nay quốc vận suy vi, trào chánh lăm loạn, chớ khá để tôi nịnh kãm viết ở hai bên Vua, ấy là làm cho bọn ta bị chẻ hai vậy » Nhứt-Đặng không có tiếng mà trả lời, lui mà nói riêng với các quan rằng: « Ông Vương-Doãn ắt vô lậu, giúp người trong nước cố cang kỳ, chớ phép tắc mà trị nước mới phải; nếu bỏ cang kỳ phép tắc, há dặng bên sao! » khi đó Vương-Doãn không nghe lời Mã-nhật-Đặng, khiên đem Thái-Ung hạ ngục, mới thác cỏ thóc trong ngục. Lúc kẻ sĩ và đại phu nghe, đều sa nước mắt. — Đời sau có người luận sự Thái-Ung khóc Đổng-Trác, ấy chẳng phải là Doãn giết, cũng bởi mình. Có thơ rằng:

Lung tánh bất nhưn Đổng lộng quờn,
Thị-trung mình lại chịu vong thân;
Long-can Gia-Các khi này nghĩ,
Đầu khưng liễu mình giúp kẻ gian.

Lý-Thôi Quách-Tỵ Trương-Tề cùng Phan-Trù trốn qua ở Hiệp-Tây, sai người đến Trường-an dưng biểu cầu tha. — Vương-Doãn nói: « Trác nghinh ngan cũng bởi hôn người ấy giúp, nay tuy đã tha hết thiên hạ, duy không tha bọn người ấy. — Người sử về báo. Lý-Thôi nói: xin tha không dặng, vậy thì phải trốn khá hơn » — Tên mưu-sĩ Gia-Vô nói: Các anh bỏ-binh mà trốn đi một mình, thì một tên Đình-Trường cũng bắt trời anh dặng, chỉ cho bằng, dụ tập người Hiệp-Tây, với bốn bộ quân mã kéo đến Trường-an, rằng trả thù cho Đổng-Trác, dặng phò giúp Tráo-Bình chánh trị thiên hạ, vì như chẳng thẳng, thì chạy đi cũng chưa chậm. — Bọn anh Thái-rằng lời nói phải, bèn rao khắp đất Tây-Lương nói rằng: « Vương-Doãn muốn giết sạch người xứ đó. » nghe vậy cả xứ kinh hoàn. Rồi nói lại như vậy nữa: « Đề thác vô ích hãy theo chúng ta mà làm phản » Chúng đều thuận theo; bởi vậy tụ dặng mười muôn dư binh, phân làm bốn đạo, thẳng đến Trường-an.

(Sau sẽ tiếp theo).

CANAVAGGIO.

Trồng dưa.

Kỳ nhứt-trình trước, tôi thấy có chỗ luận sơ lược về việc trồng dưa, nay kể hậu nhưn tiếp tục; ra như sau này:

Trồng dưa trong Nam-Kỳ chúng ta còn nhiều nơi chưa đất truyền, nên dưa cây mau còi trái, lại sau dưa lảo rồi hết thể tu bởi cho lại sức, là bởi không tưới. Tôi đây về sanh trường chỗ trồng dưa là xứ *Cái vàng* (Mỹ-tho) làng An-Hòa với. mấy làng chung quanh chuyên nghề làm dưa khô sanh lý, nấu dậu từ đời này sang đời kia, cho nên trồng dưa rõ thầy, nay xin tiếp tục theo như trình số 17 cùng giới cho bốn quán ăn hành dặng cho kẻ hữu tâm nhòn làm.

Trồng đất cũ-lao: — Khi lên bờ bé ngang 1ch nửa là 5 tám rưỡi sáu tám, bé dài tùy chỗ đất rộng hẹp; mươn đảo bé ngang 1ch cũng 4, 5 tám, dặng cho có đất mà bỏ lên bờ, hai bên triển cao cho dặng một thước năm tây, dưa khuyết không cang; lên bờ ấy 1ch nửa cũng hai ba năm mới trồng dặng. Bờ lên hườn thành, mình không mươn cho đất ở không, thì trồng dậu trồng mía một vài mùa, chừng mươn dặt dưa, trước phải đào lỗ chừng 5, 7 tháng một năm cho sáng sảng, lỗ ấy cách nhau bé dài bốn thước năm tây; bé ngang 5 thước, sáu chừng một thước tây; bé bao nhiêu là mía cùng hom dậu thì hết bỏ vào dưa bờ mà lấp cái rỗng dưa, vì bờ lớn không có đất mà bỏ cho thiếp, nên hai bên triển cao, dưa còn mươn, vậy phải lấp lẩn lẩn, cổ rất với là cây cũng là phân cho cây dưa. Còn chừng dặt dưa phải đợi dưa ương có 5, 6 lá sẽ dặt xuống cái lỗ, lỗ đào sáng đó, dặt xuống lỗ là để xuống nhắm cho ngay, dặt cho chặt, rồi lấy biền xứ miệng bát lẩn phía cỏi lỗ xuống, lấy dật xô ấy mà lấp trái dưa trồng cho ngập; nhắm chừng từ trái dưa lên miệng lỗ cho còn lại 1ch nửa là 4, 5 tấc Langso. như vậy hoàn thành. cứ bao nhiêu củ phải là mía hết bỏ vô lỗ ấy, bé mục rồi bỏ cái khác, ăn như vậy bé là cây lên chừng nào thì phân cũng thêm chừng này, cứ lấy phân ấy cho lấp miệng lỗ, thì dưa sẽ xây hườn thang. lúc dưa gón lông lười meo, thì dậu mía đã hết tu

bỏ; dậu mía cỏi, thì gốc nó lại nhỏ, chặt bỏ xuống mươn lấp; Trồng dưa theo như lời tôi nói đây là thừa, vụ cho bên b; cây dưa nào rễ ứn thông thả không dặng với rễ cây khác, thì không hề hư, cho nên trồng như vậy rễ cây này đời nào mà dặng rễ cây kia; chớ ham trồng dày dặng nhiều cây mà thối, chớ thiệt hại nhiều nơi, đã 1ch trái mà lại mau cỏi, trồng gần bé 5, 10 năm, rễ dặng nhau rồi dưng xống không trái trắng, ngon một ngày một tốt, bởi sữa không lại, còn như bởi thì đợi dưa có trái chừng 3 năm sẽ bởi, chớ bởi sớm dặt nóng, cây còn non, phải đổ là thừa buồng; lệ oái cứ một năm một kỳ, từ tháng tư tới tháng sáu, hay là tháng chạp tới tháng giêng; còn mấy tháng khác sợ phen, sợ trời mưa nóng gốc. Trồng dưa như thế lổi chưa nhớ có năng có một chút, song còn có thể trồng chuối là ta là xiêm. en theo khoản trồng mà che đó.

(Sau sẽ tiếp theo).

Nguyen-Dur-Hoai, Bèn-tre Ký lục.

Lạc tại kỳ trung

Có một anh học trò dỗi, thi đậu tú-tài, rồi có tiểu tặc, Miệt một con mắt, tuổi chừng trên vài mươi, cha mẹ đủ ăn, anh em đông, cha mẹ khiên đi coi vợ cho anh ta, có người điếm chỉ, rằng làng trên có một người con gái nhà giàu lớn, lổi mười tám tuổi có học, dang kén chồng, mới dặt cậu Miệt đi coi vợ. — Đến nhà người ấy, trừu ăn nước uống rồi, anh mai dong mới nói nhỏ với người cha con ấy rằng: Thấy tú muốn xem con ông dặng cưới. Tính thường các ông phú-ông nghe thấy tú thì vui lòng, chẳng xét hình không xem tướng làm chi; tuy vậy mà nhà giàu thường ưng con, chịu gả mà phải bởi con có danh không? Mới vào trong nói với con gái việc người mươn cưới con. Nàng con gái mắt có không lành ra. Ông cha tung con không ép, lại nói cợt với khách

rằng: « Con tôi tánh mắt cở mà nay thấy tú vòn người nho nhà văn phong, thời thấy nói làm sao cho nó không mắt cở nó chịu ra chào thì mới đáng ông tú tài cho » Thấy tú ý mình có khọa ngôn ngữ chịu như lời. Mới ngắm bốn câu:

Tơ tóc trãm năm há phải chơi,
Cỏ mi khúng chẳng hỏi trao lời.
Ruộng lam chôn ngọc đày chưa hắng,
Đống tước xuân thắm đờ đợi mới.

Nàng ấy ở trong nghe lời huyền nhả dành lòng, duy chưa thầy người ra làm sao, mới dòm lỗ hở vách mà xem, thấy thấy tú Miệt. Chi ta mới hòa lại bốn câu,

Lời thiệt xin phân dảm nói chơi,
E thay thấy tú chẳng tin lời.

Thiếp ra ngại nỗi người xem méo,
An mặt cho tròn dảm bảo mới.

Thấy tú ta nghe mắt cở mà nói túng: Mọt bết té nải mọt chi tình dả, mắt tình nên phải ngó riêng con, khỏi nhọc nheo trông nhăm thảng bon. Cou gái nhà quê chẻ bọm Mệt, một con mà dời quá hai con.

TRẦN-GIẢI-NGUỒN.

Bất nhân thực Hầu nhựt.

Năm Kỉ-tị, mẹ tôi bệnh, cha tôi chở đi uống thuốc tại xứ Bạch-gấm, về đến vàm Kinh-Điếu, lờ nước đậu lại mà chờ nước lớn sẽ vô kinh. Ban chiều trời mát, mẹ tôi ngồi dựa cửa mười ghe ngó ra, thấy trên nhánh có một con khỉ mẹ bóng con xuống bãi mà tắm, nhăm lúc nước nhồi lớn, sóng đưa vào bãi, khỉ mẹ ruối tay, con trẻ phải chìm trôi lạc mắt; khỉ biết mắt con rơi, thì mẹ hểu mình lũng hụp, tìm kiếm bên lâu, biệt tâm nhân cả, mình máy sợ rung, coi tướng b r bãi; rồi trèo lên cây bươn bả, hú hí dấy rừng; giáy lâu khỉ dực chuyển về, cũng nhào xuống bãi, ửng vớt mớ vợ vợ chống hụp hười nước chảy sóng nhồi, vợ chống rung rết, nghều nghền dưới với, con dậu chẳng thấy.

Rối khỉ dực trở lại đánh và khỉ cái, sợ chuyên cây nọ sang cây kia, kêu la rầu rĩ, nghe rất thảm thương.

Lúc thầy có sự như vậy, thì mẹ tôi có kêu chỉ cho cha tôi coi, khi ấy cha tôi có làm một đề quốc âm như vậy: (1)

Trời sanh người vật khác chi nhau,
Con dẻ thì thương mắt lại rầu,
Khỉ mẹ ruối tay chìm trẻ đại,
Hầu chống khôn thể lập dòng sáu,
Trên nhánh nhảy nhót bán nhãn mắt,
Dưới vực nhào lẳng sóng lộn đầu;
Rén rĩ tiếc thương hoản máu thịt,
Hú rần rừng buội mặt mây châu.

Thuở nấy mẹ tôi bệnh, còn thặng em út tôi mới có tám tháng, cha tôi thấy bệnh mẹ tôi diên tri, muốn đem em tôi mà cho bà con nuôi.

(1) Từ đó về sau mẹ tôi không hề an thật khải, và rần con không nên làm hại vật ấy.

Nhiều khi cha tôi cũng tỏ ý muốn cho em tôi, chừng mẹ tôi lại có thang với cha tôi như vậy: « Vải cùng trời đất bệnh tôi cho lành, mà « nuôi lấy con thơ; bằng mà mạng số dều kỳ, « xin để chừng nhăm mắt, có muốn đem con « đại cho ai nuôi thì cho, chớ như ba tât hơi « tôi hơi còn, thì thể không cho ai » May cũng nhờ trời, mẹ tôi sau mạnh. Nuôi em tôi cho đến khi thành nơn (Kỳ-Hoài Bên-tre) rồi mẹ tôi mới qua đời năm Ất-vi (1895).

Cải-Vàng: NGUYỄN-VIỆC-KHUÔNG.

Chuyện Đồng-hố.

Hồi đời tân chúa Linh-Công có người Đồng-hố làm chức lại quan, thuở ấy đức Khổng-Tử thường khen y làm quan thanh liêm, lúc đó có người Vu-Bừu, người cha tên là Vu-Huỳnh, có một thiếp rất yêu có quốc sắt thiên hương hơn người thường, còn người vợ lớn tuy là lực sự mà cũng không bì với người thiếp ấy dặng, người Vu-Huỳnh trân trọng lấy làm ít ai có, người vợ lớn có tánh tật đó mà lại sợ người chống cho nên không dám mở hơi ghen mình ra, chỉ có nhân nhục phụ trọng mà thôi, đến lúc tên Vu-Huỳnh

lại bệnh mà chết, thì hai người vợ cũng làm tuồng hòa nhả chẳng có xúc nghạnh với nhau đều chi, vừa lúc đi chôn đến chỗ huuyệt hạ khoán người chống rồi thì người vợ lớn, bèn xô thiếp yêu ấy xuống chỗ quan tài của chồng mà chôn, lại biểu người ta chôn với mình, khi ấy ai nầy đều căng răng má chung nòn, Vu-Bừu ngứa mắt mà thang rằng. *Thiên trùng tạo hóa táng thiên hương, Lưu thủy du du không đoạn trường*, ai nầy thấy vậy đều cảm khích không cùng, cách mười năm sau người mẹ Vu-Bừu chết chôn chỗ khác đã rồi, y lại nhớ hồi bà mẹ ghê bị xô, bày người người cảm động tâm lòng, y đào lên đi táng, đào tới nắp thầy người mẹ ghê nằm ôm quan tài, y rờ coi thì còn ấm, bóng tem lên một lác có hơi thở, đem lên xe chở về trọn ngày sống lại, thuật chuyện lại với bạn rắng, mười năm nay ở dưới cũng ở đời bị cha mấy ân tình thương như còn sống, người con hỏi trong nhà diêm kiết hung lâu nay, người mẹ nói lại việc thầy thầy ứng nhiệm ở ấy ở với con, cách vài năm sau mới chết, người Bừu nơn đó làm ra sách suu bản kỷ.

TRƯƠNG-NGỌC-LUNG Cai-Be.

Tài bất thặng thời.

(tiếp theo).

người Ngô-dám-Sanh phải trở về chịu tang, tài tiền cũ người dọn-tủ-tài cho ông Lữ-dông-Lô là người ở một làng, ông Lữ-dông-Lô mới mới tới nhà đãi cơm, vừa bữa xây thầy dưới nhà bẹp bị lửa cả nhà đều kinh hoàn vô chạy, người Lữ-Si nơn lúc bụng đói, mới thủng thủng bước ra, bị quan số tại bắt lại nói là người đàn, giải về nha-môn giam lại, may nhờ ông Lữ-dông-Lô đem lòng tức, nhìn lấy người của mình xin ra khỏi, từ ấy cái danh dọn-tủ-tài càng ngày càng ra, không ai dám mới rước lời nữa, bởi người Mã-Si phải làm theo nghề cũ, việc chử mà bán dặng nuôi miệng qua ngày

tháng ở thì ở chùa nầy miếu kia, hoặc khi việc kinh mướn cho chùa kiếm cơm mà ăn lần hồi đắp đổi như vậy.

Còn người Huỳnh-Thắng từ khi dực được người Mã-Si rồi về sau, thường hỏi thăm người ta được tình người Mã-Si rắng khi theo ông Triệu-chỉ-huy đi qua Bất-kinh đã bị chiếm thuyết chết rồi, thì trong lòng không còn nghi ngại chi nữa, thường ép em gái là nàng Lục-anh đi lấy chồng khác, nàng Lục-anh thệ rằng đến chết cũng không lấy hai chồng.

Đến năm thiên-thuận gần rồi (gần hết đời vua thiên-thuận), có khoa thi thì người Huỳnh-thắng vào, thì đem của lót với quan trường, bèn thi đậu cử-nhơn người trong làng xóm ai cũng ưa phụ theo.

ĐẶNG-QUI-TUẤN.

LỜI RAO

Ông Canavaggio, là chủ nhựt trình « Nông-cỏ-min-dâm kinh lời cho ai nầy dặng hay rắng có lập vựa trữ muối tại Cao-mên và trong Nam-kỳ lục tỉnh. Muối bán giá nhẹ hơn muối quan thuế nhà nước.

Nếu vậy như kẻ thủ hạ lãnh bán muối mà bán mắc hơn hay là bặng giá nhà nước thì xin phải tỏ cho ông chủ Canavaggio biết mà trường trị và xích trục chúng nó.

Cáo Bạch.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người hay đi săn bắn, kẻ có chí châu du, người hay suy nghĩ cũng kẻ yêu gáy, mà muốn phục hồi nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Gly-céro kola hay là Glycéro-Arsenié của thầy Henry Mure.

Bán tại tiệm thầy Béranguier ở Saigon mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua một lược hai ve thị giá tám quan

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỢ' LANGSA LÀM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tức danh đường Kinh-lập) số 125. Xin anh em chớ lộn.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sốt dẻo và bánh sừng-bò chày beurre (bánh mận)

Ngày Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mận, bánh bò chẻ mặt.

TẠI TỈNH MYTHO
Tiệm ngành ở đường me sông tại chợ số 10. Mỗi bữa đều có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhứt hảo hạng. Có rượu chát, rượu biere, limonades.

Có trừ nước đá.
Đủ thuốc y-dược tây.
Nội hạt ai mua vật gì thì xin gởi mau mẫn và từ từ hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre, Cái-bè, Cán-thơ, Hà-tiên Sóc-trăng, Vinh-long và Sadéc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gởi thơ cho tôi, tên ROUX tại Mỹ-tho.

TẠI CAP SAINT JACQUES (Vũng-tàu)

Có tiệm và lò bánh mì tại đường de Lanessan. Lành nạp bánh cho các cơ binh. Có gỏi bánh mì qua bán tại Bà-Rịa.

TỈNH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phố Châu-trần-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để lâu đặng đi đường, hay là đi rừng đi rú thì cũng có bán.

NĂM NHÂM-DẦN (1902)

NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM
1	Samedi.....	22	Thứ bảy	16	DIMANCHE.....	7	CHUẢ NHỰT.
2	DIMANCHE.....	23	CHUẢ NHỰT.	17	Lundi.....	8	Thứ hai
3	Lundi.....	24	Thứ hai	18	Mardi.....	9	Thứ ba
4	Mardi.....	25	Thứ ba	19	Mercredi.....	10	Thứ tư
5	Mercredi.....	26	Thứ tư	20	Jeudi.....	11	Thứ năm
6	Jeudi.....	27	Thứ năm	21	Vendredi.....	12	Thứ sáu
7	Vendredi.....	28	Thứ sáu	22	Samedi.....	13	Thứ bảy
8	Samedi.....	29	Thứ bảy	23	DIMANCHE.....	14	CHUẢ NHỰT.
9	DIMANCHE.....	30	CHUẢ NHỰT.	24	Lundi.....	15	Thứ hai
			Tháng hai Annam	25	Mardi.....	16	Thứ ba
10	Lundi.....	1	Thứ hai	26	Mercredi.....	17	Thứ tư
11	Mardi.....	2	Thứ ba	27	Jeudi.....	18	Thứ năm
12	Mercredi.....	3	Thứ tư	28	Vendredi.....	19	Thứ sáu
13	Jeudi.....	4	Thứ năm	29	Samedi.....	20	Thứ bảy
14	Vendredi.....	5	Thứ sáu	30	DIMANCHE.....	21	CHUẢ NHỰT.
15	Samedi.....	6	Thứ bảy	31	Lundi.....	22	Thứ hai

NÔNG-CỎ MÏN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE
MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIA BÁN NHỰT TRÌNH	CHỦ NHƠN: CANAVAGGIO	ANNONCES
Người bản quốc mỗi năm... 5\$00	SAIGON	1 ^{re} Page le cent..... \$ 1 50
Đông-dương cùng ngoại quốc... 10 \$00.	ĐƯỜNG CAP ST.-JACQUES, SỐ 12	2 ^o Page le cent..... \$ 1 00
Tại pháp cùng ngoại quốc 10. 00		3 ^o Page le cent..... \$ 0 80
		4 ^o Page le cent..... \$ 0 60

Lời Rao

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do bon-quán chủ nhơn mà thương. nghị

Cám không ai đặng in Tam-quốc lại như trước này vào các thứ sách, ha. là làm riêng một cuốn cũng không đặng

Bón quán cần tin.

Bón quán kính lời cùng chư vị qui hữu, từ khởi lập Nông-cỏ-min-đam nhứt-báo cho đến nay, lĩnh đã hơn sáu tháng rồi, trong số quan viên hào phú mua thì có người trả tiền trước, còn nhiều người chưa trả. Chư-vị ơi! chúng tôi đã bỏ nhiều lần trong tờ nhứt báo này, rằng lập ra đây, là có ý để làm sự đại hữu ích cho người bản-quốc trước là xem chơi truyên vui, lấy gương

cũng biết rằng xấu mà chưa ra, dấu vẫn chương nước nào cũng vậy, đời nào cũng bày nhiều, và lại luận việc lợi bại phải chăng, cho rõ thầy, may có đóng tâm đóng chí, mà học bán học buôn, học trống học tría, thì là những dấu có ích lắm. Chớ chẳng phải là chúng ta tính lập nhứt báo mà thủ lợi. Vậy mà chẳng biết ehư qui-hữu có tin như lời không? Muốn tin cũng không muốn tin cũng chẳng khó, xin một dấu suy nghĩ lấy trong trí cho kỹ thì rõ biết lời bón-quán nói thiệt, hay là trau dồi lời nói mà đòi bạn hữu. Nếu biết rõ thì xin tưởng tình khó nhọc, sức loạn lo, đặng gởi bạc mua nhứt-báo lên giúp bón-quán, có mà trả cho nhà in. Vậy xin mỗi qui-vị nào đọc lời này, mà biết mình chưa trả tiền, thì xin một-bầu động lòng thương đến bón-quán mà gởi bạc lên, vậy mới là hảo tâm. Còn vị nào đã trả tiền rồi, thì

mà làm chi nhọc bụng. Lời này gởi cho
chư-vị chưa trả tiền mà thôi.

Hỡi bạn hiền.

Tài từ giải nhân với quý viên,
Chi mây một năm năm tâm bạc.
Tin liêu vài buổi, buổi vui riêng,

Vì công khó
Trưởng tình siêng

Trương phụ trong thế cuộc,
Rành rẽ ít thương tiền.

CANAVAGGIO.

Thương cỏ luận

(tiếp theo)

Luận việc buôn lớn trong xứ này, nghe ra thì cũng chẳng vui cho người bốn-quốc, tuy vậy cũng chẳng biết lấy lời chi cho cao xa hay là gán gởi dặng mà làm vui cho người. Tôi những tưởng, sanh ra thế gặp lúc phân vân, thế tình lãnh oán, thầy bốn xứ người người yêu dúi, kẻ kẻ bơ thờ, nên lập tâm luận biện việc chung, xét trí dặng phân trần lời cộng lợi; ấy là tự nhiên tánh trời cho tôi, ham về dều lo chung tình chung; chứ chẳng phải mà dảm nói rằng: tôi tài hay sức dỏi chi hơn người; duy hiểu lời chi thì luận này, thầy chi phải chi quây chi nên chi hư, thì bàn; nghĩa là bán cho rõ ra cho người bốn-quốc thầy sai thầy tẻ thầy cực thầy khổ thầy thua thầy sút thầy hèn thầy què; dặng mà dỏi lẩn lẩn; chứ cũng chẳng phải kiêu căng mà luận cho hèn nước mình, trọng nước người; chỉ thầy nước người phải thì nói phải, còn nước mình quây thì nói quây ấy là lời thiệt nói ngay, nói cho người mình rành, chẳng phải là nói vậy mà làm hại dều chi; lời xưa có nói: Ngón ngò thiện dã thị ngò tật. Chẳng biết vì có chi mà người bốn quốc mình, ít muốn nghe lời ngay thẳng; lại trách sao mà chế người bốn quốc vì như lời là người đi quốc, mà tôi chế cũng còn có lý phải cảm ơn thay; há huông chỉ tôi là người dọng quốc; cũng vì muốn lo cho nhau nên mới chỉ dều phải chăng. Tôi tuy hậu sanh mà hay kìm tìm suy xét đã lâu năm chấy thẳng, nên mới hiểu và thầy một ít chuyện tẻ, tục sai của nước mình không hay lo xa, ít ưa tính rộng, sẵn sẵn lo xung quanh

trên bốn thân, vì vậy không hùn hiệp buôn bán chi, cứ có dọng nào lượn xài dặng này còn người ít xài thì để im lìm không dộng dền lại cắt dều cho kính; nhiều khi chết thìn lìn, con cháu không biết dều mà tìm. Xem coi, sai dả đường nào; còn hề có luận dền bàn dền thì nhiều tay cổ vò tự phụ, dềm xim tré nhúng, trách sao nói vậy, hơn sao nói vậy. Đã biết rằng mỗi người sanh ra ai ai dều có hình dưng thù tức tâm can thì phê thạn, nào không ai ai cũng có sự hiểu sự biết duy gặp nhấm dỏi không may, thối nước ít lo ít tính ít nóng ít nả; ưa chơi bời thông thả ít ưa chịu khổ chịu nhọc; đánh liêu rãng, không sống hai sáu mươi, lo làm chi cho nhọc; nếu nghĩ như vậy dều hết, thì ai nhờ si, ai cậy ai ít phải một ngày kia trọn nước phải làm dều hèn nộn hơn chúng hết, như là Bà-lai vậy. Dền vậy thì bỏ là đường nào? Nay tôi tuy cũng một nước, mà xét thầy người khách, người Thiên-Trước, dền xứ mình gồm hết mỗi lợi, lấy tiền bạc vàng triệu triệu trong xứ mà dảm về nơi khác; thầy vậy làm thình thì nó dộng lương tâm; vậy nên phải luận kiện p cho bạn một nước xem; dặng chờ nhiều người dộng lòng, bày biện việc thì cổ như nước khác mà thủ lợi; lúc dặng thì bạc lợi tại xứ cũng còn ở tại xứ; tại này không hưởng, thì người kia hưởng người kia không hưởng, thì người nọ hưởng cũng lộn qua lộn lại với nhau. Xin chư quý hữu xem coi, dều luận vậy là phải hay là quây? Vì như biết là dều phải chung cho nhau; thì giúp của không dặng phải giúp lời, còn giúp con không dặng, thì giúp dều; mới phải là người phải; có lý nào mà đi kìm dều bẻ bắt bắt buộc; những tiếng luận về việc lợi chung, những dều bàn cho hữu ích. Xem kỹ thì có phải là lòng lật dờ những dều phải lý tánh dềm phải về tiếng thẳng ngay. Có nhưn có nói: kiến hiền tu tá, kiến bất hiên nhi nội tự tẩn. Sao trong tri biểu rằng lời ngay tiếng phải, mà sanh lòng ghen ghét lẫn chi? Rồi lại cương biện tôi lòng mà tìm vì dều những bợn vậy là lẽ đạo làm. Bàn hữu dều dều có công mà không nên, dều ấy phủ chi luận lý; chứ sanh phận làm người mà thầy có biết há để làm thình. Chớ chi mà làm luận dều chi cho ích lợi một mình

Tam-quốc chi tục dịch

(tiếp theo)

thì chế hai rãng người tham lam dứa gian là. Tôi không làm vậy; tôi chỉ xin người lo tình, mà hưởng cũng nhau; lẽ phải nói giùm thêm có lẽ dều đi nơi rãng: tôi tưởng tôi là thành tài sánh tôi tưởng tôi là thông sự lý, nên nhiều người. Nào lời tôi kiêu căng chỗ nào; xin chư quý-hữu có thầy rãng viết thơ, cho tôi biết. Tôi thầy dều quá tệ nên phải thưa nài. Việc bán buôn là việc lợi dọng người còn dều luận biện vân dều cắt nghĩa. Người nhiều kẻ khen dều phi lý, người nhiều tay chế chuyện vô doan. Thầy ai mà lược mỹ cùng xảo trá quỷ quyết mà làm: dặng chuyện chi; lợi riêng cho người ấy; thì xum lại khen khôn; còn dều tính buôn bán hùn nhau, làm sở lợi cho anh em cộng hưởng, thì nói rãng không cấu. Cháu ôi, buồn lắm! Buồn cho thế phi phi thị thị, hổ cùng đời khả khả vô vô, buồn xem gương anh thơ mà nhớ hổ, giầy vàng đồ mươn màu mà che sậy, người thầy dặng đồ dền thì khen vậy chúng là tìm mà xé: dền sương tre! Thương tài anh thơ chạm ít dẻ, hay lựa chọn chắt chày mà dỏi sửa, đồ dều bốn cũng khó dỏi cây mục, vì vậy nên chịu tiếng rãng kiêu, kiêu không kiêu hậu thế mới rõ lòng phải chăng phải sự thành thì biết dả. Tuy vậy chớ, dều anh em buôn bốn-quốc, thầy tôi luận việc hùn lo buôn lớn; như vị nào tưởng phải thì xem coi cho kỹ, ít một lúc kia chúng ta giáp mặt nhau mà phân trần hùn hiệp; vì như có vị nào mà ý cao xa, thông sự lý hơn nhiều, thì xin một dều dẻ ra ngoài tai những dều tôi luận sai biện lữm, và cũng xin chớ một bữa kia gặp mặt nhau, rồi phân trần dều nói không nhấm cho tôi rõ, dặng tôi sẽ học thêm việc phải chăng; chớ lúc này tôi dỏm thầy, thì có một thế buôn chung là dều dọng làm mà thủ đại lợi; gác nổi tôi thầy có bày nhiều thì luận vậy; còn cao trí nữa thì không kiệp. Hoặc có người cao trí, để mà nâng ni bợ lộ chiếu lòn tôn trọng mỗi người mà rừ dều chỉ sung sướng vui vẻ; nói những là người nước mình dỏi, phải, nên, khôn thông, tốt; nên dặng vậy thì đủ rồi, lựa phải làm luận mà chi, không bàn cũng đủ chuyện; ít là dặng ăn trên ngồi trước giàu sang hơn chư quốc cả.

Đi gặp rẻ Đổng-Trác là Ngưu-Phụ làm chức trung-lang, dẫn năm ngàn quân; muốn đi báo thù cho cha vợ. — Lý-Thối cùng người ấy hiệp binh lại và Bão đi tiến dỏi, còn bốn người đi sau. — Vương-Doãn nghe binh Tây-Lương dền, mới thương nghị với Lữ-Bô. — Bô nói: Tư-Đổ an lòng, lưỡng sức bảy chước há đủ kẻ sao. Bèn dẫn Lý-Túc dảm binh ra dịch. — Túc đương trước rước đánh, gặp Ngưu-Phụ, đánh một trận. — Phụ dịch không lại, bỏ chạy; chẳng dẻ dềm ấy, canh hai, Ngưu-Phụ, hơn lúc Lý-Túc không phỏn, mới dền cướp trại. Quân của Túc loạn, vô chạy dư ba mươi dặm, hao binh hơn nửa phần; dền ra mắt Lữ-Bô. — Bô cả dận, nói: Người làm yêu nhuê khỉ của ta. Bèn chêm Lý-Túc treo dều cửa quán. Ngày sau Lữ-Bô ra binh, đánh với Ngưu-Phụ; lý nào mà Ngưu-Phụ đánh cho lại Bô, thua chạy nữa. — Dềm ấy Ngưu-Phụ kêu người tâm phúc là Hồ-xích-Nhi thương nghị, nói: Lữ-Bô mạnh hăng, muốn phân đánh không dặng một; chẳng bằng dỏi với bọn Lý-Thối, dều châu bán vàng ngọc trong mình, rồi bốn năm người trốn đi. Hồ-xích-Nhi ưng chịu. — Dềm ấy thâu thập kim châu bỏ dình mà chạy, đi theo ba bốn người, qua khỏi sông, Xích-Nhi mưu lấy vàng ngọc dỏ, mới giết Ngưu-Phụ, dảm dặng cho Lữ-Bô. — Bô hỏi ra tình do, vì kẻ túng nhon ra dều thú rãng: Xích-Nhi mưu giết Ngưu-Phụ dặng dục vàng ngọc. — Bô dận, dảm Xích-Nhi chêm; rồi lãnh binh thẳng tới; gặp binh Lý-Thối. — Bô không chờ bày trận, cầm kích lược ngựa, thẳng xông qua đánh. Quân của Thối, dịch không lại, chạy xa chừng năm mươi dặm kể núi hạ trại; rồi mời Quách-Ti, Trương-Tề và Phán-Trù cộng nghị, rãng: Lữ-Bô tuy mạnh, mà không mưu, dằm đủ lo sợ, ta dẫn quân giữ nơi miêng hang, mỗi ngày dụ nó dền đánh; Quách-tướng-Quản lãnh binh đánh phía sau đánh tới, lo bực chước theo phép của Bành-Việt đánh nước dỏ; cứ đánh chiến thì xóc tới, còn đánh tướng thì lui binh; Trương cùng Phán hai tướng phân binh hai đạo, đi tấc lầy

(Sưu sử tiếp theo).
Lương-Đề-Trác. Đản-tre.

trường-an; nó dẫu và dui không cứu ứng
 dâng, tất nhiên phải thua. — Hết thấy đều
 chịu kẻ đó. — Lữ-Bồ binh tới dưới núi. —
 Lý-Thôi dẫn binh ghẹo đánh. — Bồ dạn xô
 qua đánh, Thôi lui chạy lên núi; trên núi
 tên và đá xuống như mưa, binh của Bồ lên
 không được. Bồ công quan báo rằng: Quách-Tị
 ở sau đánh tới. Bồ kiệp, trở lại đánh đánh,
 thì nghe tiếng trống đồng vang, binh của
 Tị đã lui. — Bồ vừa muốn thâu quân, nghe
 tiếng thanh la quân của Thôi lại kéo tới;
 chưa kiệp đôi địch, thì Quách-Tị đã dẫn binh
 đánh lược tới; chờ lúc Lữ-Bồ vừa đến thì
 đánh trống thâu quân. làm vậy Lữ-Bồ dạn
 nước bao tử, làm như vậy dặng vài ngày,
 muốn đánh đánh không được, còn muốn thoái,
 thoái cũng không được. Lúc đang dận dừ, có
 quân Phi-mã đến báo rằng: Trương-Tê và
 Phán-Trừ, hai đội binh mà đến phạm Trường-
 An, kinh thành nguy cấp. Bồ kiệp dẫn binh
 trở lại, sau lưng Lý-Thôi và Quách-Tị dũi
 tới. Bồ không lòng quyết đánh; chỉ cố chạy
 hoải, vì vậy hao nhiều người ngựa. — Lúc
 đến trường an, dưới thì giặc đã đồn, lũy dày
 chắc, vây thành tri hết; binh Bồ đánh chẳng
 lợi; phân thì quân sĩ sợ Lữ-Bồ hung dữ,
 nhiều binh trốn đi đầu giặc. — Bồ lòng lo
 lắm, sáu vài ngày, kể du dặng của Đổng-
 Trác những là Lý-Móng Vương-Phượng, ở
 trong thành, giúp giặc làm nội ứng, lên mở
 cửa thành, bên phía binh giặc, vô ào một
 lược. Lữ-Bồ tả xông hữu đột, ngăn trở
 chẳng lại, dẫn vài trăm quân kỵ, qua cửa
 toả môn, kêu Vương-Doãn mà nói: « Thề
 gặp lắm, xin lên ngựa chạy ra cửa quan môn,
 dặng lo kẻ khác. — Doãn nói: « Như nhờ
 xả tặc linh, dặng an thiên hạ, lòng ta nguyện
 vậy, nếu chẳng được, Doãn đứng mình chịu
 thác; làm nạn mà cầu may cho khỏi, ta không
 làm vậy; lấy ta mà tạ cửa thành, xin các
 ông hết sức mà tưởng lấy việc quốc gia. »
 — Lữ-Bồ vài ba lần khuyên giải; Vương-
 Doãn chẳng khứng đi. — trong một lát các
 cửa lửa dậy hừng trời, Lữ-Bồ cực chẳng
 đã bỏ gia tiểu dẫn trăm dư quân kỵ rũi chạy ra
 cửa đi qua Viên-Thuật. — Lý-Thôi và Quách-
 Tị thấy binh cướp giết; quan thái thượng là
 Trung-Phật, quan thái Bộc là Lô-Đạt quan
 thái hống là Lư-châu-Oán, quan Hiệu-Hủy
 cửa thành là Thôi-Liệt, quan Việc kị hiệu

hủy là Vương-Kỳ, đều bị tử u quốc nan;
 binh giặc vây bao trong nội dinh thạm cấp,
 thị thần thỉnh Thiên-Tử lên cửa Tuyên binh,
 dặng ngăn loạn. — Bọn Lý-Thôi trông thấy long
 vàng, ước tru quân sĩ, miệng hô vang tuê.
 — Vua Hiền-Đê, nương lâu mà hỏi rằng:
 « Khanh chẳng chờ tâu thỉnh, lại vào trường
 an, ý muốn làm chi vậy? » Lý-Thôi, Quách-
 Tị ngựa mất tâu rằng: quan Đổng-Thái-Sư
 là tể tướng của bệ hạ, không có chi bị
 Vương-Doãn mưu giết, bọn tôi đến, dặng
 báo cứu, chẳng phải dám làm phản; gặp
 Vương-Doãn rổi, chúng tôi nguyện lui binh. »
 — Vương-Doãn ở một bên vua, nghe lời ấy,
 mới tâu rằng: Tôi vốn vì xả tặc, việc đã đến
 vậy, xin bệ-hạ chớ khắt tiết một tôi, mà làm việc
 quốc-gia, xin xuống xem hai giặc đó. » Vua bói
 hỏi không nữa; Doãn đeo mình ra cửa Tuyên
 môn, nhảy xuống lầu; mới la lớn rằng:
 « Vương-Doãn ở đây. » Lý-Thôi, Quách-
 Tị rút gươm nạt rằng: « Đổng-thái-Sư tội
 chi mà giết. » Doãn nói: Tôi của Đổng-
 Trác dấy trời chặt đất, chẳng khá nói xiếc;
 ngày nó bị giết, tại trường an sĩ dân đều
 vui mừng; có một mình mấy người chẳng
 nghe sao? » Thái-Sư có tội, còn như chúng
 ta tội chi, mà chẳng khứng tha ta? » Vương-
 Doãn mắng nặng rằng: « Nghịch tặc nói chi
 nhiều lời, ta nay Vương-Doãn một thác mà
 thôi! » Hai tên giặc đó, chém Vương-Doãn
 dưới lầu. Sau quan làm sử có thơ khen rằng:
 Vương-Doãn tìm máy khéo,
 Trừ an Đổng-Trác đang.
 Nặng lòng lo việc nước,
 Nhắm mắt giúp miếu đang.
 Khí sáng lửa máy bạc,
 Lòng ngay chói đầu vàng.
 Đền nay hơn cùng phách,
 Còn doanh miếu Phung-hoàng.
 Chúng giặc giết rổi Vương-Doãn, rổi sai
 người bắt dòng họ Vương-Doãn, già trẻ đều giết
 hết, người sĩ dân ai ai đều sa nước mắt;
 lúc đó Lý-Thôi và Quách-Tị tưởng rằng: Việc
 đã dặng vậy, nếu không giết Thiên-Tử, toan
 đại sự, còn chờ lúc nào, bèn xách gươm
 hô lớn: Tuộc vào trong đi » Chánh-thị.

Đường dẫu chịu tội lại vừa bớt chiêu giặc
 tung hoành hại lại thêm.
 Chưa biết Hiền-Đê tính mạng dường nào
 và nghe bài sau phân giải.

(Sau sẽ tiếp theo).
 CANAVAGGIO.

Cách trồng dưa.

(tiếp theo).

Trồng chuối mà che cỏ, vì làm sao mà
 không trồng chuối khác lại trồng chuối lá mà thôi,
 là vì chuối lá rẻ nó đã mềm mà lại không có
 ăn dặt như chuối khác, chớ chuối hạt rẻ đã
 cứng thì chớ mà gốc nó chừng thuở lại bao
 dặt hơn.

Thuở trước tiên hơn tôi, trồng dưa, kêu
 là trồng nanh sấu: Nghĩa là hàng dọc ngay
 nhau mà hàng ngang thì so le; xen kẽ
 với nhau như vậy. Thủ nghĩa là chừng dưa
 lớn, trên tầng khỏi tránh nhau dưới rẻ
 cách xa nhau.

Còn cách bới bỏ; là lấy dặt dưới mươn
 bỏ lên bới trên bỏ hết lớp dặt nhào trên
 mặt bới ngoài truyền, còn hai lớp dưới thì
 dặt bằng bên mà bỏ kê trên với quân vô
 mươn lấp, dặng bỏ khuyệt một năm một ích;
 Mươn lấp ấy là chỗ để bỏ đầu dưa. tâu
 dưa khó, mo nan, dưa non, dưa chuộc khoét
 hay là vô dưa, có ý để mục mà làm phân
 cho cây.

Phép lên bờ hoạt dãi, hoạt vắn tùy sở
 đất của mình, hai đầu phải có mươn khóa,
 dặng nước thủy triều thông lưu, và dưa
 khó rụng xuống đã khỏi mặt mà nó lại
 rơi trụ lại một chỗ; Phạm nước thủy triều
 khi lớn thì dầy mà ròng thì rút cạn, bởi
 vậy vạt bờ nào, cũng có chứa đường nước,
 chừng lớn ở ngoài sông chảy vô rạch. trồng
 dưa ở các nẻo chảy vô mươn, vậy thì chỗ đường
 nước ấy thường làm phải hẹp hơn mươn.
 Ở mỗi mùa phải lên một tâm dặng bằng
 ấy, làm càng mà càng, hoạt khi dưa trở đến
 bị căng lại, tới chừng mình đi thăm vớt
 nó bỏ vào đó, hoạt theo lại từ cặp mà gánh,
 ở chỗ cái cặng ấy, lại còn làm một cái lợp dặt

dưới cặng ấy, mỗi ngày thăm theo con nước
 may có 5, 3 con cá trẻ một đôi con cá lóc
 dòi bừa theo thói quen mùa lễ hoạt; có phải
 chỗ là chỗ làm cho tiện nước giao thông,
 mùa mưa mau rỏ, mà lại còn khi nào chọc
 dứa, như nhà đơn chiết, thì một cặng được
 một giáo lược, thiếu kẻ gánh, thì hơi nào
 vừa lược vừa gánh cho nổi, như nhà có
 sấm dỏ mà gánh thì khỏi mất công chi; chớ
 nhiều nhà không dỏ, còn phải lên một người
 theo cột lại hai trái vô một cặp dặng kê khác
 xấu mà gánh, cho có mươn khóa và cặng
 như vậy, cứ xuống bao nhiêu thì lược bỏ
 xuống mươn, chừng nước ròng trôi ra cặng
 thì vớt mà đem về. Ấy là cách lập vườn theo
 dặt cũ-lao. Kỳ sau tôi sẽ nói về cách trồng
 dưa các thứ dặt khác.

(Sau sẽ tiếp theo.)
 Nguyễn-Dư-Hoài, Bèn-tre Ký lục.

Tiệt gái

Đời tàn vợ người Thương-thuận-Duy ăn ở
 cùng nhau hơn một tháng, chẳng may anh
 Thương-thuận-Duy chết, người ta khuyên cô ấy
 lấy chồng có ấy kinh từ mà làm bài thơ rằng:

Lang bửu hạp trung cảnh,
 Nhứt phá bát phục hườn.
 Thiệp hữu cảm thượng huyền,
 Nhứt đoạn bát phục truyền.
 Diên tri hữu băng Tuyết,
 Vị thiệp tất tâm cang.
 Tử giả nhượt phục sanh,
 Phán giữ lương nhơn khản.

NGHĨA LÀ:

Và chàng trong hộp kiên còn nguyên,
 Một bẻ làm sao kẻ dặng liêng.
 Phấn thiệp là dây cảm đức đoạn,
 Đứt rổi nổi lại há nên liến.
 Diên tri phía hữu ngời băng Tuyết,
 Gan giả như vậy thiệp mới yên.
 Kẻ thất đầu mà cho sông lại,
 Gan lòng coi thiệp chánh cùng chuyên.

TRƯƠNG-NGỌC-LUNG, xuân sơn

Các NGHĨA PHỤ:

Hình chàng trong hộp kiền,
Đã bẻ rập sao nguyên;
Thiếp ví dây dơn thẳng,
Đức rỏi nổi chẳng liến;
Nước ao trong tờ tuyết,
Giúp thiếp sánh tâm kiên;
Người thác may sông lại,
Mới rõ dặng lòng chuyen.

Thi-phở

Có hai Sĩ nhưn gởi thơ tặng Nông-cỏ mìn-đam nên Bốn-quán đem y vô tờ Nhựt-báo này cho chư Qui-hữu xem chơi cho vui:

Văn thơ dành cho sức cõi voi,
Từ nay mới đạo đã nên môi;
Chỉ lang ngậm tuyết huê càng thanh,
Tông bá quen sương vóc dễ còi;
Nông-cỏ công truyền danh rất ngợi,
Mìn-đam bia tạc tiếng nên rỏi;
Mỡ mang toàn hạt lời tâm chí,
Giả dặng vẫn chương biệt mây thoi.

Lê-rư-mư, Xuân-son.

Khuyến khích nghề Nông truyền Mìn-đam,
Siêng năn dạy dỗ giúp người Nam;
La rầy nghiệp cả khuyến lơn gần,
Treo bèo tích xưa nhắc nhở làm;
So chạng thập cao xuôi chúng muốn,
dóng y lợi hại dục dân ham;
Gấm song nhưn hóa người đều mền,
Công cán như vậy dạ mới cam.

B. T. Nh. Bắc-liêu.

Tam-hoàng cuộc chỉ thực biên

I. — Xuân-liên tập thành.

Tục nói: « Con gái hữu duyên như đống tiền diều sáng, con trai hữu tình như liễn dân chợ đông. » Bởi duyên có tình từ ấy nên thiên hạ hay coi, hoặc khen, hoặc chê, tùy thích mỗi người. Song có vậy mới vui: không khen sao biết hay, không chê sao biết dở.

Hay dở khen chê nói chẳng cùng.
Gấm trong hay dở phải cho thông,
Dám đầu làm khách trượng tay dở?
Đề bụng e man, tiền nói chúng.
Vay ta chẳng tiếc công, biểu ra dày một ít
câu tiền nôm, xưa có nay có, mọi năm ta đã
thầy, hoặc có nghe người ta dản ngày tẻ,
dặng cho chư qui viên trường làm:

Bộp pháo trước, xước chà nêu.
Chín chực thiếu quang lóm-khóm;
Bện búa đào, treo cửa hanh,
Ba ngàn thê-giải chính-chông.

Rượu một nhạo lằng chiền,
Mặt sức tam dương khai-thải
Nhà ba căn để trồng,
Dấu lòng ngũ phúc lăm mòn.

Hoa lạ Phân-hống,
Chín chực se sưa trời-dắt mới;
Nguyệt quen tinh-cảnh,
Ba ngàn đồ sộ núi-sông xưa.

Thành thoi làm khách ba ngàn thê;
Ngã-ngón cười hoa chín chục xuân.

Rực rỡ cỏ huê sân trải gấm;
Lai rai sương-tuyết dặt phơi châu.

Quần áo trẻ măng xuân nở mặt;
Râu mày già kẻ tuổi theo lưng.

Mát mẻ trời xuân, ở dẫu cũng vậy;
Lam ầu dặt khách, khỏe mạnh thì thoi.

Tôi ba mươi, rờ nêu ủa tét;
Sáng mống một, nghe pháo nảy xuân.

(Của ông Phó-Chiếu dặt khi mang bệnh rỏi)

NÔNG CỎ MÍN ĐAM

Pháo trước búa đào,
Vui-vẻ mắng xuân chín chục;
Trà thung rượu cúc,
Nghĩa-nghuê với khách bả ngàn.

Mát mẻ cõi thung,
Tuổi thọ sớm trưa trời dặt khách;
Yt nhiều đường hoạn,
Ngày xuân thông thả nước non người.

Một năm mới thêm máng,
Máng dặng cha già gần bảy kỷ;
Mỗi lần trông thêm tuổi,
Thì phần mẹ đã mười khâu xuân.

Cả nhảy chấp cao,
Chừng ấy róng má là bạn tác;
Lóc ra khơi rộng,
Như vả, non nước ấy bả con.

Cả ở trong ao,
Vùng-vẫy xuân-thu quen thừ nước;
Lóc qua khỏi bụi
Thành-thoi hổ-hải rộng đường mây.

Bền củ dò xưa,
Nguồn sạch dòng trong lèo-lái vũng;
Fre tàn măng mọc,
Đông qua xuân lại ngọn-ngành trời.

Nam lại bắc qua, nước chảy xuôi dòng,
Một giải chẳng quên khi sớm tối;
Sông thừa cửa rạch, xuân sang treo bản,
Mây trở chen chạt lớp vào ra.

(Sau sẽ tiếp theo).

NAM SANG, THỊ SOẠN.

Lời rao

Ông GENET, quan giám-tạo lâu quan cùng
nhà công, ở tại trường Larciauze số 14. ở
cảng qui vị viên quan Lục-dinh, xin làm ơn

nhân giúp với những người ưa sống, mà
có nuôi muông-sống giống lời, hay đánh
tiếng ruộng thịch; Nếu ai có muốn sống
cái, to con mạnh sức, hoặc cho mượn, hay
là cho mượn. Vì ông ấy có một con muông-
sống để rước thịch, cao lớn, róng giống
phương tây. Mượn dặng đó giống, lúc dở rỏi.
và con thoi bú sữa trả con mẹ lại cho chủ,
- Sẵn bằng là dều vui, người mà ưa thi
phải tìm cho có muông-sống tốt; ấy là nhưn
sanh qui thích chí.

Ông xin người có lòng thảo, giúp dặng
dều ấy, hãy dền tại nhà ông mà bằng luận,
trong lúc bữa cơm trưa, hay cơm tối; không
thị viết thơ cho rỏ cho ông cũng dặng.
Xin giúp thăm hạnh thăm hạnh.

LỜI RAO

Ông Canavaggio, là chủ nhựt trình « Nông-
cỏ-mìn-đam kinh lời cho ai này dặng hay
rằng có lập vừa trừ muỗi tại Cao-mén và
trong Nam-kỳ lục tỉnh. Muỗi bán giá nhẹ
hơn muỗi quan thuê nhà nước.

Nếu vậy như kẻ thủ hạ lãnh bán muỗi
mà bán mắc hơn hay là bằng giá nhà nước
thì xin phải tỏ cho ông chủ Canavaggio biết
mà trưng trị và xích trục chúng nó.

Cáo Bạch.

Người đau mới mạnh, kẻ công việc nhiều, người
hay đi săn bắn, kẻ có chí châu du, người hay
suy nghĩ rùng kẻ yêu gái, mà muốn phục hồi
nguyên lực thì phải uống thứ thuốc hiệu Gly-
céro kola hay là Glycéro-Arsenié của thầy
Henry Mure.

Bán tại tiệm thầy Bèrenquier ở Saigon
mỗi ve giá bốn quan năm tiền tây, còn mua
một lược hai ve thì giá tám quan

PHỞ BÁNH MÌ THIẾT THỌ' LANGSA LAM (CỦA ÔNG ROUX)

Nội Saigon có một phở hàng này mà thôi ở tại đường Charner (tức danh đường Kinh-lập) số 125. Xin anh em chú lộn.

Có tiệm ngành trước nhà thờ Tân-dịnh (Cầu-kiệu).

Tiệm ngành tại Chợ-lớn đường Marins.

Mỗi bữa sớm mai và chiều đều có bánh mới sứt dẻo và bánh sừng-bò chảy beurre (bánh mỡ)

Ngay Chúa nhật, thứ ba và thứ năm có bánh tròn mỡ, bánh bò chề mặt.

TẠI TỈNH MYTHO

Tiệm ngành ở đường mé sông tại chợ số 10. Mỗi bữa đều có bán bánh mì mới.

Bán đủ đồ vật thực dụng hộp nhưt hảo hạng. Có rượu chát, rượu bière, limonades.

Có trừ nước đá.

Đủ thuốc y-dược tây.

Nội hạt ai mua vật gì thì xin gởi mau mắn và từ từ hết sức.

Còn ở các hạt Tân-an, Bèn-tre, Cái-bè, Cán-thơ, Hà-tiên Sóc-trăng, Vinh-long và Sadéc, anh em ai muốn mua vật chi thì xin gởi thơ cho tôi, tên ROUX tại Mỹ-tho.

TẠI CAP SAINT JACQUES

(Vũng-tàu)

Có tiệm và lò bánh mì tại đường de Lanessan. Lành nạp bánh cho các cơ binh. Có gỏi bánh mì qua bán tại Bà-Rịa.

TỈNH BIÊN-HOÀ

Có để bánh mì bán tại phố Châu-trần-Lang, là nhà hàng bán đồ phẩm thực.

Ai muốn mua bánh để lau dặng đi đường, hay là đi rừng đi rú thì cũng có bán.

NĂM NHÂM-DẦN

(1902)

NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM	NGÀY LANGSA	THANG BA LANGSA	NGÀY ANNAM	THANG HAI ANNAM
1	Samedi.....	22	Thứ bảy	16	DIMANCHE.....	7	CHỦA NHỰT.
2	DIMANCHE.....	23	CỬA NHỰT.	17	Lundi.....	8	Thứ hai
3	Lundi.....	24	Thứ hai	18	Mardi.....	9	Thứ ba
4	Mardi.....	25	Thứ ba	19	Mercredi.....	10	Thứ tư
5	Mercredi.....	26	Thứ tư	20	Jeudi.....	11	Thứ năm
6	Jeudi.....	27	Thứ năm	21	Vendredi.....	12	Thứ sáu
7	Vendredi.....	28	Thứ sáu	22	Samedi.....	13	Thứ bảy
8	Samedi.....	29	Thứ bảy	23	DIMANCHE.....	14	CHỦA NHỰT.
9	DIMANCHE.....	30	CHỦA NHỰT.	24	Lundi.....	15	Thứ hai
			Tết Nguyên Đán	25	Mardi.....	16	Thứ ba
10	Lundi.....	1	Thứ hai	26	Mercredi.....	17	Thứ tư
11	Mardi.....	2	Thứ ba	27	Jeudi.....	18	Thứ năm
12	Mercredi.....	3	Thứ tư	28	Vendredi.....	19	Thứ sáu
13	Jeudi.....	4	Thứ năm	29	Samedi.....	20	Thứ bảy
14	Vendredi.....	5	Thứ sáu	30	DIMANCHE.....	21	CHỦA NHỰT.
15	Samedi.....	6	Thứ bảy	31	Lundi.....	22	Thứ hai

NÔNG-CỎ MÍN-ĐÀM



CAUSERIES SUR L'AGRICULTURE ET LE COMMERCE

MỖI TUẦN LỄ IN NGÀY THỨ NĂM

GIÁ BÁN NHỰT TRÌNH

Người bán quốc
mỗi năm... \$300
Người-Lang-sa
chợ ngoại
quốc... 10 \$00.

Tại Đông-dương:

Tại pháp chợ ngoại quốc 10. 60

Chủ Nhon: CANAVAGGIO

SAIGON

ĐƯỜNG CAP St.-JACQUES, SỐ 12

ANNONCES

1^{er} Page le cent..... \$ 1 50
2^e Page le cent..... \$ 1 00
3^e Page le cent..... \$ 0 80
4^e Page le cent..... \$ 0 60

Lời Rao

Ai muốn mua nhứt-trình, hay là in việc chi vào nhứt-trình thì cứ do bốn-quán chủ nhon mà thương. nghị

Chú không ai đăng in Tam-giác lại như trước này vào các thứ sách. Hay là làm riêng một cuốn cũng không dặng

Thương cò luận

(tiếp theo)

Bà lâu rồi, tôi luận cách thương cò là đều đại lợi, trong bầu trời đất. Ở nước nào mà chuyên nghề buôn lớn thì có lợi nhiều; vì muốn chi chỗ phải và chỗ có lợi cho rõ ra, thì lý luận phải bày đều ở trên sai dặng sách phải quay hơn thua. cho dễ hiểu cho rõ thấy, mà lựa việc trọng việc khinh. sửa đi sửa lại. Jing một ý muốn cho bạn đọc bằng gần sức

lo chung, hơn to buôn lớn cho dặng giàu có, ấy là đều nên xem nên tính, nên suy nên nghĩ, việc đại thương là đều trọng, phải đồng người đồng tâm đồng chí mới dặng, tôi luận ra đây là có ý làm nên rằng tôi tính như vậy tôi luận như vậy, cho có người số kiến lược đồng, giúp tính thêm nghĩ thêm, giúp thêm với tôi, hoặc chỗ tôi thấy thì bạn hữu chưa thấy, còn chỗ bạn hữu thấy thì tôi chưa thấy, sang qua đổi lại cho nhau có phải là lần lần anh em bận bận hiệp dặng với nhau luận bàn phải chớng. thì đầu đều buôn cò. cách bán lớn cho khó thế nào, mà nhiều người, lo tính một người một tiếng, một người một lời, coi có lẽ nào mà không thành tựu. Ai dặng từ khi khởi sự luận cách buôn hiệp buôn giống dặng này, chưa thấy bạn hữu nào có dặng cho thấy mỗi hiệp ý đồng. dặng. dặng bạn hữu nào mà có tờ ra tin gì thì dặng tôi dặng kho lâu mà nói sao đi cũng không tôi; thế khó là... là ai người, là ai người, là ai người

không lo. Sanh làm người xét cho kỹ, thì rõ biết có đức chi mà khó hơn đạo làm người; nên thánh hầy còn nói vì nhơn tời nang ba lâu, vậy mà bạn hữu nghĩ từ thượng cổ cho đến nay, mà thánh hiền trung liệt tiết nghĩa góp lại, làm một bộ sách đăm cho hết những ông nào mà trọn đạo làm người, thì bộ sách đó xe một xe không nổi; ấy làm người thiệt khó, mà người nào muốn cho trọn đạo làm người, lo lấy phận sự ấy, còn dặng toàn thành thay, hà huân chỉ cách thương cổ là đức để làm, miếng người nào có trí có ý, vững vàng dạng dĩ, mấy người như vậy hiệp lại cho đông, thì làm dặng tỉnh dặng, khó chi mà mỗi đều thặng khó, đều nói khó; xét cho kỹ, nghĩ cho xa, còn nhiều đều khó hơn đều thương cổ muốn ngàn phần khó, còn hữu chí cảnh thành thay. Vì như sự học văn chương, xem ra như rừng rậm, khó là đường nào, mà học còn phải đèn dỏi đèn hay thay, tùy theo ý môn của tôi hề muốn làm còn làm thì đồng tâm, đức chi cũng phải đầu khó sau dễ trước là sau quen. Vậy xin chư quý hữu cao bằng rằng giúp nước mình cho thạnh lợi; lợi phải đạo khuyên nhau gắng sức gắng sức rồi, cộng hưởng cùng nhau, cùng nhau có dước có trên, anh em bạn hữu hiệp vậy trước nhau, nương nhau kẻ trí người thường kẻ giàu người khó kẻ hào người sang. Xin coi lúc mà dặng vậy có phải là vui lòng sanh chẳng uống sanh, tội chỉ có công cùng tạo vật. — Tôi hầy xin chư quý hữu cho tôi chỉ rõ ra một đức hữu ích lắm về cách làm người; cực vì người ta bị khi bảm sở cầu, vật dục sở tề, rồi quên đức hữu ích nhớ chuyện vô nhơn, hề bỏ qua thì mỗi mỗi phải quên, còn nhất đèn người người thầy rõ:

Vì như trong một xóm kia đông người ở ước một trăm dân cư, có người già, người trẻ có kẻ sang kẻ hèn. Trong đó có một anh chưa dặng giàu sang cho mấy ở bực trung; thường bực trung để cho trên ngó xuống, để cho dưới ngó lên. Anh ấy tưởng thường đa đèn mặt hèn, ít cười ít vui, ít chơi, ít sai nói năng tế chĩn, biện luận phần mình gặp lúc người nói phải thì ánh vủa theo mà chỉ phải, còn khi người làm sai đầu cho sang mấy ánh cũng chánh luận rằng sai, bởi vậy cho nên người trên rằng ánh tự phụ ý tài nên ghét ánh, còn kẻ dưới trách ánh rằng kiêu căng cương biện. ai ai đều hơn, nói sao ánh hay

không lo. Sanh làm người xét cho kỹ, thì rõ biết có đức chi mà khó hơn đạo làm người; nên thánh hầy còn nói vì nhơn tời nang ba lâu, vậy mà bạn hữu nghĩ từ thượng cổ cho đến nay, mà thánh hiền trung liệt tiết nghĩa góp lại, làm một bộ sách đăm cho hết những ông nào mà trọn đạo làm người, thì bộ sách đó xe một xe không nổi; ấy làm người thiệt khó, mà người nào muốn cho trọn đạo làm người, lo lấy phận sự ấy, còn dặng toàn thành thay, hà huân chỉ cách thương cổ là đức để làm, miếng người nào có trí có ý, vững vàng dạng dĩ, mấy người như vậy hiệp lại cho đông, thì làm dặng tỉnh dặng, khó chi mà mỗi đều thặng khó, đều nói khó; xét cho kỹ, nghĩ cho xa, còn nhiều đều khó hơn đều thương cổ muốn ngàn phần khó, còn hữu chí cảnh thành thay. Vì như sự học văn chương, xem ra như rừng rậm, khó là đường nào, mà học còn phải đèn dỏi đèn hay thay, tùy theo ý môn của tôi hề muốn làm còn làm thì đồng tâm, đức chi cũng phải đầu khó sau dễ trước là sau quen. Vậy xin chư quý hữu cao bằng rằng giúp nước mình cho thạnh lợi; lợi phải đạo khuyên nhau gắng sức gắng sức rồi, cộng hưởng cùng nhau, cùng nhau có dước có trên, anh em bạn hữu hiệp vậy trước nhau, nương nhau kẻ trí người thường kẻ giàu người khó kẻ hào người sang. Xin coi lúc mà dặng vậy có phải là vui lòng sanh chẳng uống sanh, tội chỉ có công cùng tạo vật. — Tôi hầy xin chư quý hữu cho tôi chỉ rõ ra một đức hữu ích lắm về cách làm người; cực vì người ta bị khi bảm sở cầu, vật dục sở tề, rồi quên đức hữu ích nhớ chuyện vô nhơn, hề bỏ qua thì mỗi mỗi phải quên, còn nhất đèn người người thầy rõ:

nhiều lời, làm mặt biết đức hay dạy khôn dạy đại, nói phải nói chẳng. Xét xem cho kỹ lại coi như anh ấy mà bị cả xóm không ưa không biết ảnh quây hay là ảnh phải, còn cả xóm mà ghét ảnh đó cũng không biết phải hay là quây vậy? Tôi nghĩ hễ người ở trong xóm đó thì nói ghét phải dận phải, bởi ảnh cứng đầu cứng cổ, biện bát nhiều đức, làm cho rõ đức quây sự tẻ của họ; bởi vậy xưa có nói: *Đông tinh tướng ứng đồng khi tương cầu*. Còn mà người ở xóm khác, chắc là nói đức ghét ấy sai; bởi tướng rằng, người chỉ rõ màu đen màu trắng, ấy là người lòng chắc nói ngay, đầu ý chẳng ưa vì diện mạo chơn tay, ấy là không ưa hình, không ưa tiếng, chớ đức làm phải cũng rằng mà ưa mới biết phải. Như vậy mới phải cho, vì làm hữu ích cho kẻ bề em nó bắc chước với. Dầu có việc nhà thù riêng oán riêng, về hậu hồn diên thọ khẩu thiệt tranh hành là đức ở đời cũng ít khởi việc tư thù, tư luận như vậy, mà đến bực người độ lượng phân minh, tuy ghét tuy hơn tuy thù tuy hận là đức tư gia tư kỹ, mà người đó phải người chánh trực tài danh, thì mình cũng chẳng nề đem phai chiếc biện mới là phải người, sợ e kẻ trí sĩ tài nhơn dòm thầy, tẻ ra mình vị tự thù, mà thất bổn; có những đức tư thù như vậy, mà gặp lẽ phải khen, thì khen ấy là chánh trực chi ngôn; phải nói rằng phải quây nói rằng quây khi nói khen phải của người thù ấy, thì chi cho khỏi, vợ con tôi tớ ở trong nhà nó thầy sao mà lại khen người nghịch cùng mình; rồi ắt phải hỏi sao vậy? Thì mình trả lời rằng: hễ người làm phải, mình biết phải, nói quây sao dặng? nếu mà thù hém cho mây, nói người ta quây tẻ ra mình nói trái lòng, mình sao dễ gương hèn cho vợ con bắt chước. coi có phải là, nói ngay là đức hữu ích, rành rành việc phải chẳng, vợ con biết rõ, sao phải sao quây, mà bắt chước. Ai dễ tướng hề ghét thì đầu phải cũng chẻ dẻ, chẻ ấy cũng không hại ai dặng, hẻ trắng thì trắng, còn đen thì đen, đầu nói trái cũng không mất màu tự nhiên cho dặng; mà lại làm hại cho gia đạo, vợ con không rõ, sao phải, sao quây, tẻ ra: *hàm huvét phún nhơn tiên ở tư. khấu.* Châu ơi! chẳng những chớ đầu

có đức tư thù tư oán mà đem phai, ấy là thường cho kẻ thường, có người lại quá bực thường, không tư thù cũng không tư oán, thầy người nói chánh lý, e khen người dặng danh khen, chùng quí trọng hơn mình; nên phải kim đầu tìm vì thời lòng, cho người bị chê bai đem xim, dặng cho thua mình, tướng vậy là khôn tướng vậy là khéo, khôn khéo ấy, đầu dặng đức đại lợi; người hiền nhơn trí sĩ cũng không thêm, một mình nên cũng không đủ chước cả nước hèn, làm sao cho người một xứ dặng bướng nhờ lẽ chánh, ấy mới phải cho. — Những đức tôi vì dầy, hay làm cho tục lộn xộn đều chẳng lẽ phải, thể mỗ hổ việc chánh cách tả; hễ dặng vinh sang danh vọng ấy là người ta còn chịu bán tiện cơ hàng là kẻ đại luận như vậy ại mà cho phải, phải làm sao ích kỹ lại bại nhơn. Còn làm ơn thường bị chùng hơn, xúi hại ít người lo sợ.

(Sau sẽ tiếp theo)
Lương-Dù-Thúc, Bàn-tre.

Tam-quốc chí tục dịch

(tiếp theo)

Hỏi TRƯ MƯỜI:

Giúp nhà vua Mã-Đặng giẫy nghĩa, Trả thù cha Tào-Tháo ra binh. Lúc Lý và Quách muốn giết vua Hiền-Đê, Trương-Tề cùng Phàn-Trù can rằng: «Chẳng nên; nay giết đó, e thiên hạ không phục; chẳng bằng y theo cũ, để vua, dặng với các chư hầu vào triều; trước nhờ lòng bề cánh, sau sẽ giết đi, ắt thâu thiên hạ dặng» — Hai chàng Lý cùng Quách theo như lời, dặng binh khi lại. — Vua Hiền-Đê ở trên lầu ra dụ rằng: «Đã giết Vương-Doãn, có chi chưa lui binh mã?» — Lý-Thôi Quách-Tị tâu rằng: «Bọn tôi có công với nhà vua, chưa nhờ ban tước, nên chẳng làm lui binh. Vua phán hỏi: «Khánh muốn phong tước chi? Bọn người Lý, Quách, Trương, và Phàn đều tá tước bảm dưng lên ếp phong quan phẩm như vậy.» Vua phải agree theo, phong Lý-Thôi làm ra-kị tướng-quân, vi-dương-hầu, lãnh tư là hiệu tước tể-tể-tể. Quách-Tị làm hau-

tướng-quân dã-tể-tể-tể, đức bình trào chánh; Phàn-Trù làm hữu-tướng-quân, vạng-niên-hầu; Trương-Tề làm Phiêu-kị-tướng-quân bình-dương-hầu, lãnh binh đóng đồn nơi Hoàng-Nông; còn bao nhiêu bọn Lý-Mông và Vương-Phương làm hiệu-hủy. Khi tạ ơn rồi, lãnh binh ra thành, rồi hạ lệnh tìm thầy và đầu của Đông-Trác; tìm dặng một chút xương da nát nhỏ, mới lấy cây thơm lên cột; làm rồi, bày tề tự, dùng mào áo theo dưng vương mã tá. liệ, và lựa ngày tốt đem tâng nơi Mỹ-Ô. Đến khi đi chôn, trời mưa gấm sấm sét, nước lụt hơn vài thước, sét đánh bể hòm vãn thấy ra. Lý-Thôi hậu tinh, chôn lại đem ấy sét cũng đánh, chôn đi chôn lại ba lần không dặng, xương nát da vụn đều bị lửa sét đánh tiêu trời giạn Trác, thiệt nhiều lắm.

Lý-Thôi. Quách-Tị đã nắm quyền lớn, dữ hại trăm họ sai thãm người tâm phúc hầu hai bên vua, dặng xem việc động tịnh. Lúc này vua Hiền-Đê cử động khó như gai chông; quan viên tại triều đều phải do theo hai giặc đó hoặc thăng hoặc giáng. Nhơn thể theo người, bèn đòi Châu-Huế vào triều, phong làm chức Thái-Bộc, đóng lãnh vụ trào chánh. — Một ngày kia, người báo rằng: Quan Thái-thủ Tây-lương là Mã-Đặng, quan Thứ-Sứ Châu-Tĩnh là Hàng-Toại, hai người kéo đư mười muôn binh rượt đến Trương-an, rao rưng thảo tặc. (Nguyên hai người này, trước đã sai người vào Trương-an dặng giao kết với quan thị-trung là Mã-Võ, quan giám-ngự đại phu là Trung-Thiệu cùng quan tả-trung-lang-tướng là Lư-Phạm, ba người này làm nội ứng, mưu hại bọn giặc, mới tâu lên với vua Hiền-Đê phong Mã-Đặng làm chinh-tây tướng-quân; Hàng-Toại làm trấn-tây tướng-quân, đều lãnh mặt chiêu, hiệp lực trừ giặc. Khi Lý-Thôi Quách-Tị, Trương-Tề cùng Phàn-Trù nghe hai đạo binh gần đến, đều thường nghị chước ngăn giặc. — Tên Mưu-Sĩ là Giả-Võ nói rằng: «Hai đạo binh ở xa kéo đến, ta phải hào sáu lũy cao bền giữ, dặng mà ngăn chúng nó, chẳng qua năm ngày chúng nó bẻ lưng, tự nhiên phải lui binh, rồi ta đuổi, khá bắt dặng hai tướng đó.» Lý-Mông và Vương-Phương ra nói rằng: «Kẻ ấy chưa hay, nguyên lãnh muôn binh ra chằm đầu Hàng-Toại cùng Mã-Đặng, đem dưng trời trường.» Giả-Võ nói: «Nếu nay ra lãnh ắt phá thua.» Lý-Mông và Vương-Phương nói một

lược rằng : « Như chúng ta thua nguyên dung dẫu, còn vì như thắng thì ông cũng doan như vậy » Võ gọi với Lý-Thời và Quách-Tị rằng : « Cách Trường-an hai trăm dặm phía tây, có núi Trập-Chất đường hiểm tuần, khá khiến Trương và Phán hai tướng, đem binh đồn chỗ đó, ngăn ngừa cho chắc, đợi Lý-Mông và Vương-Phượng dẫn binh nghinh địch. — Lý-Thời, Quách-Tị theo thừa lời điếm một muôn năm ngàn người ngựa giao cho Lý-Mông, Vương-Phượng hai người vui mừng mà đi; khỏi Trường-an hai trăm tám mươi dặm hạ trại. — Binh Tây-lương đến, hai bên dẫn quân đụng nhau; Tây-lương quân mã bài khai trận thế trắng đường. Mã-Đặng, Hàng-Toại cầm cương mà ra, chỉ Lý-Mông, Vương-Phượng mắng rằng : « Quân giặc phản quốc; ai đi bắt nó? » Nói chưa dứt lời chỉ có một vị thiều niên, mặt như giẻ ngọc, mắt tựa sao dăng, mình hùm vai vượn, bụng heo, lưng lang, tay cầm trường thương, ngồi lưng ngựa tuần-mã, ở trong trận bay ra; nguyên tướng ấy là con Mã-Đặng, tên là Mã-Siêu, tự Mạnh-Khởi, vừa mười bảy tuổi, dõng, mạnh không ai địch lại. — Vương-Phượng khi rằng còn nhỏ, sai ngựa rước đánh; đánh chưa đến vài hiệp, sớm bị Mã-Siêu đâm một thương sa xuống ngựa Mã-Siêu quay ngựa trở lại. Lý-Mông thấy đâm thác Vương-Phượng một ngựa theo sau lưng Mã-Siêu, Siêu không hay, Mã-Đặng ở nơi cửa trận, kêu lớn rằng : « Sau lưng có người dúi tới; nói chưa dứt tiếng, Mã-Siêu đã bắt Lý-Mông trên ngựa. (nguyên là Mã-Siêu biết Lý-Mông dúi theo, giả dờ không thấy, dựng cho ngựa kia đến và đâm, dựng né qua cho đâm hụt, hai ngựa vừa gần, Mã-Siêu dưới lưng vượn bắt liền.) Quân sĩ không chủ trông gió vỡ chạy. Mã-Đặng cùng Hàng-Toại thừa thế dúi theo, đánh dặng thẳng, riết gần cửa ải hạ trại và đem dẫu Lý-Mông bêu lên. Lý-Thời, Quách-Tị hay Lý-Mông với Vương-Phượng bị Mã-Siêu giết, mới biết Giả-Võ là có tài biết trước, rõ kẻ dùng binh, mới cứ theo can thủ quan phòng; kêu gheo cũng không ra đánh; quả nhiên không dấy hai tướng, binh Tây-lương thiêu lương thảo, tình muốn thâu quân; lại thêm trong thành Trường-an dấy tờ của Mã-Võ ra thủ rằng, chủ nhà cũng Lưu-Phạm Trung-Thiệu giao ước làm nội ứng cho Mã-Đặng, Hàng-Toại. Lý-Thời và Quách-Tị cả giận, bắt hết ba nhà

già trẻ dẫu chém nơi chợ, đem dẫu bêu lên. Mã-Đặng cùng Hàng-Toại, lương binh đã hết, kẻ nội ứng tiết lậu, phải dờ trại lui binh. — Lý-Thời, Quách-Tị khiến Trương-Tề dẫn quân theo cãng Mã-Đặng; còn Phán-Trù theo cãng Hàng-Toại, binh Tây-lương cả thua, Mã-Siêu ở sau đánh liều dúi lui Trương-Tề. — Còn Phán-Trù theo cãng Hàng-Toại, cãng gần đến Trấn-thương. Hàng-Toại ngừng ngựa ngo Phán-Trù mà nói rằng : « Ông cùng tôi vốn người đồng hương ngày nay sao vô tình với nhau vậy? » Phán-Trù ngừng ngựa đáp rằng : Vung mạng người trên, không dám trái » Hàng-Toại nói : « Tôi đến đây, cũng vì việc quốc-gia, ông sao bức nhau chú lắm vậy? » Phán-Trù nghe rồi, liền trở ngựa thâu quân về trại; để cho Hàng-Toại đi, không ngăn. Lý-Biệt là cháu Lý-Thời, thầy Phán-Trù tha Hàng-Toại, mới về bàn với chú. Lý-Thời giận muốn hưng binh đánh Phán-Trù. — Giả-Võ nói : Lúc này lòng người chưa an, thường động can qua rất làm chẳng tiện; chỉ cho bằng bày yên với Trương-Tề và Phán-Trù thương công, đến tiết bắt Trù chém đi, chẳng nhọc chút sức nào hết? » Lý-Thời mắng lắm, dọn yên mời Trương-Tề và Phán-Trù. Hai tướng, vui vẻ thú yên; rượu vừa nửa tuần, Lý-Thời dõng sắc mặt mà rằng : Phán-Trù cứ chỉ giao thông với Hàng-Toại? muốn mưu tạo phản-sao? Trù cả kinh chưa kịp trả lời, chỉn thầy quân đao phủ ủa ra bắt Phán-Trù chém nơi trước án. Trương-Tề thất kinh nép ở dưới đất. Lý-Thời dõng dậy mà nói rằng : Phán-Trù mưu phản vậy nên chém nó, ông vốn người tâm phúc của tôi, đừng có kinh sợ, rồi giao binh của Phán-Trù cho Trương-Tề quân lãnh, Trương-Tề trở về Hoàng-Nông. Lý-Thời và Quách-Tị từ đánh hơn binh Tây-lương, các chư-hầu ai dám nói ai; còn Giả-Võ thường khuyên vỗ an trăm họ, kết nạp hiền hào, từ ấy tráo-dinh ít có sanh ý chi. — Chẳng trông tại Thanh-châu, Huỳnh-Cán lại tụ chúng vài mươi muôn, dẫu mục thù tự, chẳng có cướp giựt lương dân; Thái-Bộc và Châu-Huê bảo cử một người khá phá bảy giặc. Lý-Thời và Quách-Tị hỏi: người ấy là ai? » Châu-Huê nói : Muốn phá dặng bảy giặc Sơn-Đông, không Mạnh-Đức không ai phá. Thời hỏi : Mạnh-Đức nay ở tại đâu? Huê thưa : Hiện ở Đông-quận làm Thái-thủ, có đóng binh mã, như khiên người ấy phá

giặc, trong một ngày ất phá dặng. » Lý-Thời cả máng, tả chiều luôn đêm, sai người đến Đông-quận khiến Tào-Thảo cùng tướng Tề-Bắc là Bào-Tin hiệp đồng phá giặc.

(Sau sẽ tiếp theo.)
CANAVAGGIO.

LỜI TẶNG CỦA QUAN ĐỐC PHỦ SỨ

NGUYỄN-QUAN-NGHIÊM,
Làm ngày lễ dựng hình Đức cha cả
Bá-da-Lộc tại Saigon ngày 10 mars 1902.

Trước là quan Tổng-Thống Đông-Dương toàn quyền đại thần cũng là quan Thông-Độc Nam-Kỳ, các đảng giám mục, sau là văn võ quan viên và thầy thầy anh em tạ đều có mặt lại đây, tôi xin tỏ ba điều quê kệch, na nôm về lễ dựng hình Đức thầy Vêrô Bá-Đa-Lộc.

Một là : Vì dẫu mà nhà nước tác hình Đức thầy Vêrô và làm lễ trọng kính thế này?

Hai là : Đức cha cả có công nghiệp cũng nhà nước Đại pháp là đường nào.

Ba là : Công Đức thầy trong nước Việt-Nam.

« — Vong phê gia hương phần mộ, vượt quá mấy ngàn non nước, qua đất Việt-Nam mà mở mang đạo thánh chúa, Đức thầy Vêrô ta lại rũi gặp lúc loạn ly, quân Tây-Son soạn quốc, Vua Gia-Long phải móng trần, phiêu lạc đều nước Xiêm la. May cho Cao-Hoàng lại gặp Đức thầy, thầy kẻ làm nòng má thương chuộng, ra lòng bảo hộ, điều độ binh cơ. Mền vì đức, trọng ai tãi, cảm vì trung hậu, vua Gia-Long phủ hác Đông-Cung cho Đức thầy dạy dỗ, sau Đức thầy lại đem Đông-Cung vì chỉ về nước Langsa mà xin binh cứu viện, giúp vua Cao-hoàng khôi phục trùng quang.

Từ ấy hai nước giao lân, ngày nay ta mới ặng hưởng thái bình an lạc. Ấy vậy cơ hội này Đức thầy Vêrô công cư đệ nhất. Cho nên nhà nước mới tác hình Đức thầy tay cầm diều ước lại diều dắt Đông-Cung, để làm bia tạ ơn đời công cao đức cả.

« — Tuy là phần tu trí, mà Đức thầy cũng ặng quên niềm thân tử. Ngai Tề tông lo nước Langsa danh vọng bốn phương hội, nghĩa đại quốc bảo hộ này nhiều lần, dẫu dẫu

cũng xưng thần phiên phục. Ấy là phong thế dặng bực quân thần, công dặng miếu đường biểu tạc.

« — Điều binh khiển tướng, nhà thảo mưu mô, trừ giặc an dân, giúp vua phục quốc. Trèo non qua biển chẳng ngại công lao mà xin binh cứu viện giải vây Giêng-Khánh, Qui-Nhơn, trừ đảng Tây-Son, cho muôn dân khỏi lâm than dập lửa. Ấy là công đức trọng với nước Việt-Nam ta. Công ơn thì lớn mà danh lợi không màng, một lòng mở mang đạo thánh chúa, dạy dân lễ chánh đường ngay mà hưởng phúc đời đời nơi thiên cảnh.

Muôn đời kể qua người lại đều doái lại hình thầy mà kính trọng dặng hiển lương, hết dạ tán cần giúp cho dân chúa trời, bôn biển an hòa, đệ huynh tương ái.

Hữu công đất thường.

Thiên hạ thế tình, hay nói sai lương tâm, chờ ít người nói cho ngay, y theo lòng tướng. Tôi tuy chưa ra mặt lao thanh, song cũng bị trang bất hoặc; hay chịu nhọc xét đều phải quày, không tiết công nghĩ lễ gần xa; tánh thiên nhiên nó ép tôi, bảo nói thiệt thã, vì có ấy nên ít người đẹp dạ. Tuy vậy tôi cũng kiêu lỗi với bạn đồng bang, xin chớ tướng rằng tôi cương biện, xét cho kỹ lòng người cay đắng, xem cho tướng binh thế ghen tương, ít ai mà thương cho phải chỗ thương nhiều người lại ghét chẳng nhắm đều ghét, đều chính lý ít gan lòng mà suy xét, lẽ tà tây, hay cru dạ dặng dèm phai; rõ việc đời thì ai cũng là ai, sao lại có, thương-muôn sống, giết lại cứu cho thác; kẻ không tướng lâu phải mây, cũng buồn lời ả ất; người dặng tra, tuy quày nhiều, mà có tiếng sắc trang. Vậy cho nên, thiên người đời khó biện lẽ hành tãn, xuôi cho thế dễ làm đức vi ền.

Lời chánh luận khuyên đừng hờn dạn. Đều dõng ngôn, lời chớ chấp nê; Người xưa còn phải quày khen chê; Nay bất chước thâu cao luận biến. Tôi tỏ ít điều thiệt tiết hư hư đó, dặng tới xin ông Phạm-tôn-Thành tự Tươi. Đốc-phủ-sứ, kim hàm Tổng-Độc bốn trào, thàng thường

Ngũ-dạng bội lĩnh, làm tin thần của quan lớn toàn quyền, bằng lòng cho phép tội phạm những công chuyện của ông, đừng làm gương tốt cho kẻ con em ngày sau bắt chước sự phải, của ông làm vì làm phải mới đáng thưởng.

Người nào sanh ra làm trai, lúc còn thiếu niên, may nhờ phước âm, đặng ở không đi học văn chương, ấy là phận cũng là may hơn những người không đặng ở không, vì gia bản cơ cần; bởi vậy những người mà đặng biết học bắt luận văn chương nước nào thì là hơn những kẻ khác không học, tuy còn nhỏ mà có đầu chỉ sự hơn, và sự có, phước. Vậy mà trong mười người, thì ước chừng một hai người có phước như vậy, cũng chưa qui, nhưng qui là đến lúc thành nhơn, trong bọn có học với nhau đó, mà đua chen thi cử, quyết lập công danh, đều xưa nay trọng sự; vậy cho nên người xưa nói: Thân thể phát phu thọ ư phụ mẫu bất cảm hủy thương, hiểu chi thì dả; lập thân hành đạo, dương danh hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu, hiểu, chí chung dả. » Nên ai ai đều tranh đua hội công danh, trường phú quý. Tuy vậy chỗ cũng chẳng qua dạng mạng lý của trời tiền định, có câu « Mạng lý hữu thời chuơng tu hữu, mạng lý vô thời mặt chơng cầu. Người xưa mà dạy đều chi, ắt phải kiếm lễ cho công mà nói, hoặc nói người có âm chất của tiên nhơn, hoặc nói người sanh dẽ có mạng tốt, ấy vậy tội sanh ra hậu thế, nào dám nói rằng không? Cũng có âm chất, cũng có mạng lý; tuy vậy mà cũng phải có sức người thêm, mới nên chuyện; phải tận nhơn lực phương tri thiên mạng, nếu ăn ở không, không lo không tinh chí, thì dẫu có âm chất trước, dẫu có mạng lý, thì làm sao cho thành tựu. Xét cho kỹ thì đời nào cũng phải có kẻ sang người hèn, kẻ may người rủi. Vậy mà có một đấng trung tín mà đặng thưởng thì là vui, hơn cứu may mà đặng thưởng. Tuy quờn trước danh vị là đều của nhà nước ban thưởng, vậy mà nó có hai bậc, bậc trên, bậc dưới, phải đạo mà đặng, nghĩa là làm tới hết ngày, trên ra chỉ dưới chịu khổ, chịu cực nhọc, cho vừa lòng trên, vui thì vua tôi cũng đồng vui, lo thì vua tôi cũng đồng lo, buồn thì vua tôi cũng đồng buồn, như vậy mà đặng thưởng, thì dẫu trước cao, thưởng quý cũng

dáng, người khác mà ngó vào thầy biết rõ nguyên do, cũng vui với; ấy là bậc trên, vì có công nên đặng thưởng, còn bậc dưới là không nhọc mà cũng đặng thưởng, đều sự thưởng bởi vì lời giùm giúp, nhờ tiếng võ ra, thì người đặng thưởng, hoặc trước, hoặc vật báu cũng vui vậy, đều vui riêng một mình, chứ người khác tuy không nói ra cho trong lòng không chia vui với, ấy là bậc lạc mà thôi. Vậy nay Ông Phạm-Tôn-Thanh, tuổi còn đương xuân, bậc trạc phẩm trào đình, cũng vì có công nhọc, tánh ngay mới đặng, mà cũng nhờ sự may đặng gặp chủ trên chánh trực, thưởng phạt phân minh, biết xét công tình bặt thiệp. Tội tuy nhỏ tuổi, mắt có siêng xem, thầy phải nên biên chép một ít lời, để gương tốt cho con em bắt chước; việc làm phải như ông đặng thưởng, đặng thưởng mà trên dưới vui lòng, kẻ em sau muốn xử sự cho xong, khuyên bậc chước những đều trung nghĩa; trung nghĩa đặng hưởng nhờ phải đặng; còn gian tà nhiều; dẫu hưởng cũng khó nhiều; gương như vậy là đáng làm nêu, nêu cho rõ có người trung tín, ít lời cung kính, đồn tặng Phạm công.

NÔNG CỔ CHỦ NHƠN.

Kể kinh điển nghĩa tự.

Người sanh ra dưới thế này ai lại chẳng vương mang lấy tục tình, ai lại chẳng có tình dục riêng biệt sao mà tránh cho khỏi; như là, Người trong Nam-Kỳ ta đây, hay bắt chước người tàu mang triển nhiệm bịnh in nhau những là: Từu, khí, tái, sắc cùng đầu kê, đồ bấu; theo như sách Trung-dụng cũng là lục-hạp. Ấy vậy mà tự thuở nay các điệu vô căn kia còn có sách vở thơ, phú, ca, từ mà bao biện, chia chỗ phải không, phân đều hơn thiệt cho thế sự biết duy còn một cuộc dân kê, chưa ai phân rõ khó dễ cho thiên hạ tưởng tạn, đặng mà tránh chỗ nên hư. Và ta nay tuổi dư tám chục, sự thế cũng nhàm; nghĩ lại lời thiếu niên cũng đã mang lấy bịnh tham chơi gà, hi thì không thầy nắm, công phu cũng không thầy hiệu, om bốp cho làm thời cũng có khi ăn khi thua, khi thắng khi bại; và lại trong trường chính chiến gì cũng vụ tất mình ơn, song

màng cuộc rồi cũng dở cho loài chim chước, thành bại dính hư ích ai xét lỗi bởi mình; Thương hại; cho con gà liêu thân đến nợ chủ mà còn không khỏi tiếng chê khen, bẽ ǎn thì vui mǎng hơn hờ, mà ai thua lại hơn dần buồn rầu; xét ra là đều thương vật hại nhơn rất nên vô ích. Nhơn rầy nhàn hạ coi bộ sách gà, mới biết điệu nuôi gà và cấp gà cũng là rất khó, đừng ai nói nghề chơi lǎm công phu thì tưởng mà lǎm, ai muốn tinh phải coi sách gà này thì biết. Chọn lựa cho nhắm theo sách gà này; tôi dám chắc một trăm độ không sai một độ; song nó cũng khó không khác chi sách coi ngày; đã có sanh khác xung ki, mà còn vẫn vô chưa mình nếu ai không tinh thì hay hơn là từng chơi hơn là đem tiền ra mà phú cho cuộc ruồi may không ích. Tôi xin chép lại sách đã dịch nôm ra đây cho các qui nhơn nhàn lǎm. Trời xuân nường ngọn đèn hoa. Thừa nhàn xem thầy sách gà Phạm công, Dạy rằng chẳng sót mấy lông. Từ đây mới hàng phép trong rất mǎu, Trước phân văn võ lǎm dǎu. Kim mộc, thủy hỏa, thổ hǎu phân minh, Ngũ thể là ứng ngũ hành. Trương sanh, trong khác cho danh can chi, Hình công, hình phụng, hình qui. Cẩn trên cẩn dưới coi thì cho thông, Lại tưởng từ cái thép lông. Hạt mao trước võ phẩm đóng phước kê, Gặp gà vô thù nên ghé. Tượng mao viên phát ai hể dám đương, Bật cầu ở xám ó vàng. Một mình năm sắc rõ ràng gồm văn, Lóng dưới mà có huân trắng. Mǎ dài chỉ gối chiếu là trước lĩnh, Cảnh lóng trở chín lưu tinh. Hai bên mười tám tài tinh xiết bao. Thuần văn thuần võ lǎm sao, Văn pha võ lộn đường nào về cho. Mǎ kiếm nhỏ nhỏ không to, Lòng người cao cao thiệt đồ thuần van. Là tre to trời hai phần, Sắc không khó ước nó rǎng văn pha. Thép lóng thuần võ kê ra, Mǎu khó mà lại ấy là vô dnh. Lại mà lại ước hòa mình, Võ pha là thế phải nhìn ma phần. Sắc ông bày ở an cần, Lở văn ở võ sao rǎng lỏ pha.

Móng co, móng lái văn hòa, Móng chóc, móng tráp danh là vô quan. Móng thông móng lỏ võ quǎnh, Móng khe, móng trích rõ rǎng vàng pha. Đầu mình đã lỏ gần xa, Sau này ta sẽ bảo mà bộ chơn. Sao rǎng văn giáp danh xưng, Sao rǎng võ giáp rǎng thuần rǎng pha. Bật cầu xanh xám trắng ngǎ, Đương dǎt cho nhỏ vậy mà cho tron. Ngón dài thất nhỏ thời hơn, Cựa kiếm đóng thép ấy chơn văn thuần. Khai miron vậy đóng khổ vi, Chơn như gà chét võ thuần chẳng sai. Còn như đại giáp bài khai, Đương dǎt sợi chỉ thiệt tài văn pha. Chơn dǎu vậy cộp tò ra, Đương dǎt thổ lớn ấy là võ xen. Cựa mà có đóng trong huyền, Nhơn cũng như búa võ tuyến vậy vậy. Cựa đao hoắt lớn mà ngay, Thầy thời cho biêt nó rǎy võ pha. Văn thuần ǎn võ thuần mǎ, Võ thuần ǎn dǎng văn pha rất mǎu. Văn pha với võ địch nhau, Thăng vì nhờ vậy ai bấu hơn ai. Vậy lóng trái thề một hai, Kém vậy bõn mạng dẽ nǎi đứng lâu. Phải tướng bõn mạng ở dǎu, Cừ vậy ngón dĩa kê hǎu chẳng sai. Hai mươi hai vậy sấp ngoài, Mười bảy mười tám thưởng tài thiếu chí. Vậy độ cừ xuống mà xuy, Đưng cho núng dấp phải ghi vào lòng. Hậu cước liên lộ song song, Vậy thời trên cần cho thông một đường. Đưng cho nát nằm loạn hàng, Đưng càng lâu nước lại càng đá nặng. Vậy hậu một dǎng thẳng dǎng, No nẻ khỏi cựa mới rǎng bên cho. Dǎu mà khai hậu nhỏ to. Phía bên văn cần chẳng lo emít nào. Phép vậy không xiết kê bao, Thương người lǎm lỗi phải trao tâm truyền. (Sau sẽ tiếp chép). NGUYỄN-PHỤNG-LÀM.