

PHOTHONG

Giám đốc. Chủ bút: Nguyễn Vũ

NEUROTONIC

JAN 1981
LIBRARY

- ★ BỒI BỔ ÓC
- TĂNG CƯỜNG TRÍ NHỚ
- ▶ BẢO VỆ SINH LỰC



PHÓ THÔNG

TẠP CHÍ

GỌP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM
PHƠ BIỂN VĂN HÓA ĐỒNG TÂY KIM CỘ

Giám đốc, Chủ bút: Nguyễn Vũ
Địa-điểm: 231 đường Phạm-ngũ-Lão — Saigon — ĐT 25861

Năm thứ XII — số 254 — 15-10-1970

1 — Không có những sắc tộc	Nguyễn-Vỹ	5 —	10
2 — Kim cương	Đào-thị-Ngọc-Diệp	11 —	17
3 — Bát Chai vị lãnh tụ Mèo	ham-văn-Sơn	18 —	22
4 — Hát dặm nghệ tinh	Đông-Tùng	23 —	24
5 — Truyền thăng Chey	Lê-Hương	25 —	37
6 — Ý nghĩ về những ngày	Xuân-Bình	38 —	43
7 — Mở cửa (thơ)	Đặng-Cẩm	44 —	
8 — Từ Gia long đến Bảo đại	Ái-Lan	45 —	48
9 — Từ kiếng lúp	Chu-minh.Thụy	49 —	51
10 — Tận thế	Trần-lê-Nguyễn-Vũ	52 —	60
11 — Bnồn vồ duyên (thơ)	Trà-kim-Long	61 —	62
12 — Tướng nhảy dù	Nguyễn-khắc-Tiến Tùng	63 —	56
13 — Nền mỹ thuật cổ đô Huế	Tin-Khanh	66 —	73
14 — Bài chánh tả của vua Tự Đức	Thái Bạch	74 —	77

15 — Tiếng nói của thế-hè	<i>Trần-hữu-Nghiêm</i>	78 —	79
16 — Giờ giới nghiêm ở Huế (thơ)	<i>Trần-hữu-Nghiêm</i>	80	
17 — Chiêu quốc hồn văn	<i>Nguyễn-Quang-Tô</i>	81 —	86
18 — Nàng tiên cây táo	<i>Trụ-Vũ</i>	87 —	93
19 — Võ thuật	<i>Trần-luân-Kiệt</i>	94 —	99
20 — Hương còn say bướm	<i>Việt-Xuân</i>	100	
21 — Chiếc vòng cứu mệnh	<i>Mạch-Quế-Hương</i>	101 —	109
22 — Ngọc Anh Nữ-sĩ	<i>Nguyễn-Vỹ</i>	110	117
23 — Sinh khí văn nghệ	<i>Hoàng-Tháng</i>	118 —	121
24 — Sách báo mới	<i>Phồn-Thông</i>	122 —	125

- Chúng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về những bài lai cảo của bạn đọc, (theo thề-lệ chung của các tạp-chí quốc-tế).
- * Bài lai cảo không đăng, không trả lại.
- Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự tiện trích đăng những bài trong tạp-chí **PHỒ-THÔNG**, nhưng yêu cầu đề rõ xuất-xứ: «Trích tạp-chí **PHỒ-THÔNG**» và đừng viết tắt,
- * Cấm trích, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
- Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.
- * Copyright by **PHỒ-THÔNG**, printed in Việt Nam.



CẢM NGHĨ SAU TUẦN LỄ VĂN NGHỆ TẠI
TRƯỜNG QUỐC GIA ÂM NHẠC

Không có những sắc tộc thiểu số, chỉ có một dân- tộc VIỆT VĨ - ĐẠI

TÔI vẫn thường nghĩ như vậy mỗi khi người ta nói cho tôi nghe về những «sắc tộc thiểu số», — dịch theo danh từ «Minorités ethniques» của Pháp, — ở rải rác các miền Cao-nguyên Việt Nam.

Sáu đêm Văn-nghệ vừa qua trình-diễn tại trường Quốc-gia Âm-nhạc đã xác-minh hùng-hồn quan điểm của tôi về Dân-tộc Việt-Nam Vĩ-đại và thuần-nhất, không phân biệt màu da, tiếng nói, và tập-tục mỗi địa-phương.

Tôi tin rằng khi các nhà viết Sử thời xưa ghi chép về sự tích bà Âu-Cơ đẻ ra 100 người con trai, đó không phải là một chuyện hoang đường.

Lạc-Long quân và Hoàng-hậu Âu-Cơ đắt mỗi người 50 đứa con đi tản-mác khắp các miền Núi và Biển, lập nước Văn - Lang gọi là *Bách-Việt*.

Danh từ *Bách Việt* từ 4.000 năm còn truyền lại đến nay, đã xác nhận rằng Dân-tộc Việt gồm cả 100 tộc hệ, trong đó riêng dòng Việt-Nam ta là đông và lớn hơn cả, nhưng còn các tộc hệ khác : Thái, Mường, Mán, Thồ, Mèo, Nhắng, Radhés, Bahnar, Stieng, Jarai, Kôhô, v.v... tuy ít hơn nhưng vẫn cùng một nguồn-gốc Lịch-sử, còn một huyết thống Lạc-Long-Quân.

Một vài nhà Khảo-cô-học Tây-phương tìm nguồn-gốc Dân-tộc Việt ở Tây-Tạng, và chia hai nhánh : Việt, Thái. Nhưng không có gì minh xác sử thuyết đó là đúng. Riêng người Chàm Hồi-giáo, gốc từ Java (Indonesia), và thờ Mahomet, thì không phải dòng giống Việt, nhưng đã đồng hóa với người Việt từ 15 Thế-kỷ, ngày nay đã thành ra người Việt, và cũng là đồng bào của chúng ta.

Vi thế nên tôi cương quyết phản đối danh từ «sắc tộc thiểu số» do người Pháp đặt ra và còn duy trì đến nay.

Cần phải kiềm điềm lại, Lịch-sử *Dân-tộc Bách Việt* từ thời Lạc-Long-Quân, để xóa bỏ mặc cảm sai-lầm về các Đồng-bào *Kinh* và *Thượng*. Hai danh từ này, đã được thông dụng từ trước thời Pháp-thuộc, trong thời mà Đồng-bào *Thượng* vẫn tôn kính và tuân lệnh của Hoàng-Đế Việt-Nam.

Theo tôi, đồng bào *Kinh* chính là dòng dõi của 50 người con theo Bà Âu-Cơ tràn về miền đồng-bằng và duyên hải. Đồng - bào *Thượng* là dòng dõi của 50 người con theo Lạc-Long-Quân đi rải rác khắp các miền Sơn-Cước.

Sở dĩ có sự cách-biệt chút-ít về màu da, ngôn-ngữ, tập tục giữa *Kinh* và *Thượng*, là vì yếu tố khí hậu, và địa-ly, do sự cách trở và xê dịch khó khăn, thông-thương không có, suốt các thời đại lịch sử.

Ngay như ba miền Bắc Trung Nam, đồng bào *Kinh* thông thương dễ dàng và thường xuyên, mà từ giọng nói đến một số thô ngữ, một số tập quán, còn cách biệt nhau rõ-rệt.

Riêng miền Trung, từ Thanh Hóa và Hà-Tĩnh, từ Quảng Bình và Quảng Trị, vùng Huế và Thừa Thiên, từ Đèo Ái-Vân và Quảng Nam, vùng Quảng Ngãi, và từ Bình Định đến Phú Yên, từ Khánh Hòa đến Phan-Thiêt, đã có nhiều cách biệt trong giọng nói và phong tục của mỗi địa phương.

Huống chi Đồng bào Thượng ở rải rác từng nhóm khắp các miền Rừng Núi hiền trở, thì sự kiện bắt đồng ngôn ngữ, y phục, tập quán, trải qua các thời đại, là một việc dĩ nhiên càng dễ hiểu hơn.



Không phải do một trí óc tưởng tượng vô căn cứ của người đời sau mà Kinh sử để lại cho chúng ta ngày nay rằng Âu-Cơ đẻ 100 người con, và lần đầu tiên nước Văn Lang lập quốc lấy tên là *Bách Việt*. Các nhà sử học sau này chỉ ghi chép sử sách từ thời Hồng Bàng lưu lại, kể cả các sử sách của Tàu từ thời nhà Hán.

Chính sử xưa nói rằng Âu-Cơ đẻ 100 cái trứng, nở ra 100 người con. Theo thiền ý của

tôi, câu chuyện 100 trứng ấy chỉ để thần thoại hóa nguồn gốc Tiên Rồng của Lạc-Long và Âu-Cơ. Lạc Long là con của Long Nữ ở Đông Đinh-Hồ, và vì đó, mà Lạc-Long là con Rồng thì Hoàng-hậu Âu-Cơ đẻ ra 100 trứng Rồng là một chuyện rất hợp lý, dù là một Thần-thoại.

Nhưng, theo Sử chép tên Dân-tộc ta là *Bách Việt*, do 100 người con của Lạc Long, mà con trưởng là Hùng-Vương Đệ nhất, chia nhau để khai khẩn lãnh thổ và giang-san mới, thì tính cách thần thoại không còn nữa, mà Lịch-sử chính-xác của Dân-tộc Rồng Vàng đã bắt đầu với sự hiện diện của 100 con cháu Việt (*Bách Việt*) trên đất Văn Lang.



Cho nên, tôi xin tái xác nhận theo Sử ký Hồng Bàng rằng trên đất Việt Nam từ trên 4800 năm nay, chỉ có một Dân-tộc Bách-Việt, gồm người *Kinh* và người *Thượng*, chứ không có những «sắc tộc thiểu số» như người Pháp đã cố tình phân chia, và một số «học giả» Việt Nam cũng phụ họa theo.

Toàn thể người Thượng đều là đồng bào

của người Kinh. Toàn thể người Kinh và người Thượng đều là dòng dõi Lạc Long Quân và Âu-Cơ.

Có sự tiến hóa chậm trễ tương đối, và nhiều dị-đồng bề ngoài của mỗi huyết hệ, nhưng tất cả đều cùng một nguồn gốc Lịch-sử. Tất cả đều có quyền kiêu hãnh là dòng dõi Tiên Rồng.



★ Phò - Thông kỳ tối, số
255 ra ngày 1-11-1970, đặc
biệt kỷ niệm Phò - Thông
năm thứ XIII

BÚC THU TÂY ĐỨC

KIM CƯƠNG

* ĐÀO-THỊ-NGỌC-DIỆP

KIM cương là loại than đá cứng nhất. Đồng họ với kim cương là than chì (graphit). Đun kim cương ở nhiệt độ 900—15000 kim cương sẽ biến thành than chì. Than chì đun ở nhiệt độ 25000 dưới áp suất 100.000 thì thành kim cương. Ngoài công dụng làm nữ trang, kim cương còn dùng trong kỹ nghệ như: cắt kính, mài kính, cắt đá hoa v.v.. Vì thế người ta chỉ dùng 250lo kim cương lấy được để làm nữ trang, còn thì dùng vào các vệc khác.

LỊCH SỬ KIM CƯƠNG

Thời thượng cổ ít người dùng kim cương làm đồ trang sức, trừ

ở Ấn-độ người ta cho rằng kim cương làm mèo hiệu quả của các chất độc và ngăn chặn được sự thắt vọng chán chường cũng như bệnh điên loạn. Việc dùng kim cương trong địa hạt ey tế, này kéo dài tới tận thời Trung cổ. Kim cương trở thành đồ trang sức tương đối muộn. Sự bành trướng của kim cương như đồ trang sức sớm nhất ở Anh và Pháp. Trước kia người ta dùng kim cương để dùng làm đồ trang sức cho vua chúa, rồi từ thế kỷ thứ 15 kim cương dùng làm nữ trang cho các hoàng hậu và cận thần của hoàng hậu. Năm 1632, vua Pháp đã cho trang điểm cái vương miện của mình bằng kim cương. Vào

khoảng thế kỷ thứ 16 ở bên Pháp kim cương rất được ưa chuộng và là một cách phô trương sự giàu có trong xã hội quý tộc. Đầu trước Ernst zu Schaumburg năm 1620 đã cho trang điểm cái khung gương của Ông bằng 1424 viên kim cương. Sự đánh giá kim cương đạt đến cao độ ở thế kỷ thứ 18 cùng với nghệ thuật kim hoàn phát triển mạnh mẽ. Những người thích kim cương đặc biệt là vua Friedrich I và Friedrich II nước Phổ, cho trang điểm ấn kiết của mình bằng kim cương.

Nữ hoàng Viktoria ở nước Anh rất thích đeo hoa kim cương bằng những hột nối tiếp thật dài. Khi vua Eduard VII lên ngôi, món quà đầu tiên của Ông tặng nữ hoàng Alexandra là giây đeo cổ đầy những hạt kim cương chiếu sáng,

Ở bên Nga dưới thời Nữ hoàng Katharina II những viên đá quý ở vương miện được thay bằng kim cương và viên kim cương Orlow trở thành đồ trang sức của nữ hoàng. Viên kim cương này được gắn Vương miện và ấn kiết nạm kim cương vào cái vương trượng. Năm 1905 người ta tìm thấy viên kim cương lớn nhất

từ trước đến giờ tên gọi Cullinan đặt theo tên viên Chủ-tịch của công ty «Premier Diamond Company» ở Pretoria lúc bấy giờ. Viên kim cương này được đem biếu vua Anh và sau đó được xẻ ra làm 105 viên để dùng. Những viên lớn nhất được gắn vương miện, vương trượng và nhẫn của Anh hoàng. Từ thế kỷ thứ 15 ở Đức người ta dùng kim cương để khắc kính. Cũng từ thế kỷ thứ 15 kim cương được thiịnh hành trong lễ đính hôn và lễ cưới. Nhẫn đính hôn thường đeo ở bên tay trái, vì bàn tay này đặt thẳng vào trái tim. Từ thế kỷ thứ 19 ở nhiều nước người ta rất thích dùng kim cương vào lễ đính hôn.

VỀ ĐỊA HẠT KINH TẾ

Sự sản xuất kim cương tăng từ 11,47 triệu Karat (năm 1938) lên đến 28,7 triệu karat vào năm 1964 trong đó 77olo là kim cương dùng cho kỹ nghệ. Congo là xứ sản xuất kim cương nhiều nhất tính theo trọng lượng với 51,4olo của tổng số kim cương sản xuất hàng năm tối trên thế giới phần nhiều là kim cương ở Congo dùng cho kỹ nghệ. Nam Phi là xứ sản xuất kim cương

cũng nhiều nhất tính theo trị giá vì đa số kim cương ở Nam Phi dùng làm đồ trang sức. Vào khoảng 45olo nhu cầu kim cương kỹ nghệ trên thế giới được tiêu thụ ở Âu châu (12

triệu karat, trong số đó Tây Đức dùng 2 triệu karat : 1/6 của tổng số Âu-châu).

Dưới đây là bản thống kê kim cương sản xuất từ năm 1930 đến 1964 :

SỐ KIM CƯƠNG SẢN XUẤT (tính theo 1000 karat)

Các nước	:	1933	:	1948	:	1960	:	1961	:	1964
Angola	:	651	:	796	:	1050	:	1.148	:	1.149
Brésil	:	114	:	250	:	350	:	350	:	350
Congo (K)	:	7206	:	5825	:	13453	:	18143	:	14572
Ghana	:	1297	:	786	:	3273	:	3214	:	2668
Libéria	:	—	:	—	:	976	:	1096	:	571
Sierra Leone	:	690	:	466	:	2055	:	2045	:	1650
Nam Phi	:	1239	:	1382	:	3140	:	3788	:	4450
Tây Nam Phi	:	—	:	—	:	935	:	906	:	1541
Tansania	:	—	:	150	:	548	:	692	:	664
Cộng Hòa Trung Phi	:	—	:	119	:	70	:	49	:	442
Cả thế giới (1)	:	11474	:	10270	:	27300	:	33100	:	28700

(1) Không kể nước Nga

THỊ TRƯỜNG KIM CƯƠNG

Trên thị trường giá kim cương được cơ sở Central Selling Organization (CSO) London định đoạt. Giá kim cương được định theo giá vàng và nhu cầu thị trường Mỹ, tuy nhiên người ta cũng tìm cách giữ cho giá được thẳng bằng hay tăng lên tùy

hoàn cảnh. Giá kim cương dùng cho đồ trang sức chênh lệch tùy theo phẩm chất từ 150 đến 500 bảng Anh mỗi karat. Kim cương kỹ nghệ giá 1 bảng Anh 1 karat. Năm 1965 ở Bỉ (Anvers) có 12.500 thợ kim hoàn chuyên mài dũa kim cương, ở Ấn-độ có 8.000 người, Do-thái 6.000 người, ở Hoa-kỳ (Nữu-ước, Chicago, Boston) 3500 người. Ở

Tây-đức (Nanau, Idar-Oberstein, Pfalz, Odenwald) 3500 người, ở Hòa-lan (Amsterdam, Hilversum) 800 người, ở Nam-phi 600 người.

Từ năm 1900 giá kim cương tăng lên 300olo, và trong thời gian gần đây mỗi năm tăng lên khoảng 5olo. Nếu bạn biết cách mua kim cương thứ đó cũng là một cách để dành tiền. Biết cách mua kim cương túc là : mua kim cương đúng với giá trị của nó. Bởi vậy điều quan trọng nhất khi mua kim cương cần nhờ những người chuyên buôn bán về kim cương góp ý kiến.

MÃY TIÊU CHÂU KHI MUA KIM CƯƠNG :

Ở Âu-châu, nếu đến cửa hàng kim cương để mua kim cương thì chủ tiệm sẽ hỏi vì mục đích gì bạn mua kim cương ? Cũng như mọi người khác, bạn mua kim cương để làm đồ trang sức hay là một cách để dành tiền ? Điều này cần cho biết rõ vì người bán hàng sẽ đưa cho bạn 2 hột kim cương lớn bằng nhau, nhưng giá tiền chênh lệch, bạn phải soi qua kính để biết rằng hột kim cương giá rẻ hơn có 1 lỗi gì đó.

4 điều quan trọng cần chú ý đến khi mua kim cương là :

- Nước kim cương (màu sắc)
- Sự đồng chất của kim cương (hột phải trong).

- Cách cắt hột kim cương.
- Vật độ lớn của kim cương.

4 chữ C bằng tiếng Anh nhắc nhở người mua kim cương những điểm trên là : colour, clarity, cut và carat.

Colour : Màu sắc của kim cương rất quan trọng, nó làm cho kim cương đẹp hơn, chiếu sáng hơn và giá trị hơn. Màu của kim cương trong như giọt nước là màu đất tiền nhất. Cũng có nhiều màu khác như vàng, da cam, xanh nhạt. Riêng kim cương có màu trắng xanh (nước xanh) thì rất khó tìm và quý.

Clarity : Có rất ít hạt kim cương không bột, nghĩa là soi vào kính thấy trong suốt, không lỗi gì. Một hạt kim cương không có bột khi soi vào kính (10 lần lớn hơn) chúng hột kim cương rất quý và đắt giá.

Cut : Cách cắt hột kim cương

cũng làm cho kim cương chiếu sáng thêm tùy theo nghệ thuật cắt.

Carat : Trọng lượng của kim cương tính theo karat, và 1 hột

kim cương càng lớn càng giá đắt gấp mấy lần các hột kim cương nhỏ (cùng trọng lượng với hột lớn). Ví dụ 1 hột kim cương 2 karat đắt gấp nhiều lần 2 hột kim cương mỗi hột 1 karat.



hột kim cương
không có bột
soi qua kính
thấy trong suốt



nội gọn bột



có nhiều bột

NGHỆ THUẬT MÀI KIM CƯƠNG :

Thứ ban đầu kim cương chưa chiếu sáng, còn bị những lớp dầu ở dưới đất làm mờ đi, vì kim cương được tìm thấy ở dưới đất (sâu 25m). Hàng trăm năm qua người ta không biết rằng lớp dầu bao quanh này có thể mài đi được, hay kim cương có thể chạm thành những hột nhỏ, để những hột đó thu nhận ánh sáng, phản chiếu và do đó

tạo ra màu sắc óng ánh.

Người Ấn-độ đặc khám phá trước nhất là chỉ có kim cương mới có thể cắt kim cương được, điều này ngày nay vẫn còn đúng. Người Ấn-độ mài đá quý, mài kim cương hoàn toàn theo cảm giác của mình. Họ mài kim cương thành những mặt không đều nhau, để che dấu những thiếu sót (lỗi) của kim cương và để kim cương chiếu ra nhiều áng sáng, Họ cố

gắng sao cho lúc mài kim cương càng bót mất trọng lượng chừng nào hay chừng đó,

Tiến bộ lớn lao đầu tiên trong nghệ thuật mài kim cương được đạt đến có lẽ vào khoảng thế kỷ 15 khi mà ở Hòa-lan người tìm ra được 1 mẫu mực hình học rõ ràng để mài. Mẫu mực này đem lại cho kim cương 1 vẻ óng ánh và cách chiếu sáng trước đó người ta chưa bao giờ thấy cả.

Tiến bộ thứ hai đặt được vào thế kỷ thứ 17 do sự khám phá của một người Venice tên là Peruzzi, khám phá đó được gọi là «nét cắt sáng». Cách cắt đạt tới nghệ thuật cao độ và sau một vài sửa đổi cho đến ngày nay vẫn là cách cắt được dùng nhiều nhất.

Việc mài kim cương đòi hỏi

nhiều thi giờ và thận trọng. Trước hết viên đá 8 mặt được xem xét kỹ càng, sau đó ở khoảng giữa được đánh dấu 1 đường chia đôi. Phải mất rất nhiều thi giờ để cắt đôi một hạt kim cương nhỏ. Người ta cắt kim cương bằng 1 cái cưa mỏng được chế bằng những hạt bụi kim cương pha với dầu. Cưa này được kéo với tốc độ thật nhanh, sau đó kim cương được đặt vào 1 chỗ để giữ cho chắc và được mài bằng tay. Người mài giữ viên kim cương, đặt viên kim cương sát vào 1 cái cưa khác quay tròn bên dưới như cái dĩa hát. Kim cương mài thành nhiều mặt, mặt nọ nối liền với mặt kia theo những góc nhất định. Để chắc chắn, người mài đã phải kiểm soát qua kính lúp hàng trăm lần, bởi vì một khi đã mài rồi thì không sửa chữa lại được.



PHẢI SẴN SÓC KIM CƯƠNG THẾ NÀO?

Kim cương rất bền vững, nhưng có thể bị bẩn hoặc mờ đi và mặt bị sây sát, do đó người sở hữu chú ý săn sóc kim cương, để kim cương giữ mãi được vẻ đẹp và vẻ chiếu sáng của nó.

Khi rửa tay, đánh phấn, rửa bát hoặc làm việc nên tháo nhẫn kim cương ra, vì xà-phông, crème, phấn và đất làm cho kim cương bớt sáng.

Đừng bao giờ để mạnh kim cương trên một mặt phẳng hoặc vật gì. Cũng đừng ném kim cương vào ngăn kéo cùng những vật khác, vì những vật cứng trong đó làm cho mặt kim cương sứt.

Theo với thời gian kim cương cũng bị mờ đi. Để chống lại có thể tự săn sóc kim cương bằng cách sau đây: lấy 1 muỗng (canh) ammoniac, 1 chút xà-phông bột, 2 tách nước ấm, rượu. Trước hết hãy ngâm kim cương vào ammoniac, lấy 1 bàn chải mềm (bàn chải chải mi mắt) chải nhẹ mặt kim cương, rồi

ngâm kim vào nước xà-phông (bột), sau đó ngâm kim cương vào nước ấm rửa lại, và sau cùng cho kim cương vào rượu để tẩy sạch những bột xà-phông còn dính lại, xong xuôi tất cả rồi thì đặt kim-cương vào vải thấm nước (hoặc bông) để cho khô. Mỗi năm 1 lần nên mang kim cương đến cửa hàng chuyên môn để họ soi xem kim cương có bị xứt hay mặt kim cương có bị thủng những lỗ nhỏ không.

ĐÀO-THỊ NGỌC-DIỆP



BÁT - CHAI, vị lãnh tụ Mèo đã chống Pháp đầu thế kỷ 20 như thế nào ?

★ PHẠM-VĂN-SƠN

(Tiếp theo P.T. 253)

SAU năm 1911 các miền thượng-du xứ Bắc đã im-lìm trong một khống-khí buồn tẻ, vắng lặng vì những tiếng súng kháng chiến cũng như tiếng trọng-pháo của giặc Pháp đã bắt tiếng thì đời sống của đồng bào Sơn-cuộc bắt đầu uể-oải đầy căm hận và ghen nhau ngạt thở.

Thực-dân tha hồ bắt phu, bắt thuế và bắt cả lính rồi chúng đập nhân dân Mèo, Thổ, Thái... dưới chế-độ quan binh (commandant de territoire militaire) sau khi cù một nhà Lang hay một Quản-dạo có uy-tín trong các bộ-lạc ra cầm đầu việc cai trị. Chúng yên-trí dân Mèo không còn sức quật khởi nữa, nhưng chúng đã làm.

PHÒ-THÔNG — 254

Đầu năm 1918 một thầy Mo ở Điện-biên-phủ là Bát-Chai (có tài-liệu gọi là Giang-tà-Chay, một Thổ-nghé-Mèo) đã đứng ra cỗ vũ đồng-bào nối tiếp cuộc kháng chiến 6 năm trước. Buổi sơ-khởi của lãnh-tu Bát-Chai không được may mắn lắm. Ông bị bọn Mèo ở Chapa (Hà-Giang) phản-động, làm nội-tuyên cho giặc Pháp nên ông bị bắt đem nộp, nhưng Pháp đã thi-hành một chánh-sách ân-uy đối với ông nên ông lại được phóng thích.

Trên đây chúng tôi đã nói, bọn thực-dân rất khôn ngoan. Chúng biết rằng nếu giết một vài lãnh-tụ của dân Mèo không phải là Trù-tiệt được tinh-thần để kháng của họ bởi kẻ này ngã sê có người khác nối tiếp thì không gì bằng mua chuộc được các lính-tụ, xác tù-trưởng, một khi mua chuộc được các cù-mục, gây được cảm tình với họ, cuộc bình-dịnh sẽ được lâu dài.

Nhưng với Bát-Chai, Chiến-lực này vô hiệu.

Ông không phải là con người dại tin vào chánh-sách lấy ân làm uy của quân thống-trị, ông biết quá rõ thủ-doạn nguy hiểm của

chúng nên một khi con hùm thiêng lợt ra khỏi bầy nó lại bay vụt về núi ngàn để làm trộn cái sú-mạng chúa-tể sơn-lâm của nó. Rồi Bát-Chai lại ráo riết vận-động dân Mèo cầm súng cầm gươm tiếp tục đánh phá các cơ-quan hành chánh, các đồn-bốt của Pháp và chặn cướp các xe tải lương thực tiền bạc, lưu-động ở các địa phương.

Việt-batt phu, bắt lính của địch đương nhiên bị ngừng lại, cũng như việc thuế mà trong các vùng nghĩa-quân kiểm soát. Qua các truyền đơn kêu gọi dân Mèo ông giới-thiệu mình là phái-viên của vua Mèo cũ.

Tháng 7-1918 dân Mèo Ta-phin nổi dậy hưởng-ứng lời hiệu-triệu của Bát-Chai nhưng Pháp đàn-áp được ngay.

Cuối tháng 10 dân Mèo Điện-biên cũng khởi-nghĩa theo lời kêu gọi của Bát-Chai và phong trào ngày một lan rộng.

Giai-doan thứ nhất. Giai-doan này kéo dài từ đầu năm 1918 đến tháng hai 1919. Trong thời gian này ảnh-hưởng của Bát-Chai mỗi ngày một lớn khiến quân thống-trị phải e- ngại nên vào

ngày 14-1-1918 Trung-tá DEY là Chỉ-huy-trưởng đạo binh thứ tư phải đứng ra mở cuộc đánh dẹp. Quân của y gồm những quân trù-bị ở địa phương và một số vien-binhs lấy từ Yên-báy đem qua gồm 70 tên thuộc đạo quân Bắc-Kỳ thứ nhất, 29 công-binhs, 48 lính khố xanh, 58 lích dōng Mèo và Thái.

Giặc tập-trung Mường-Phong rồi chia làm 4 toán. Hai toán thuộc Đại-úy Vinet, hai toán thuộc Thiếu-úy Gautier đỗ-xuất.

Giặc tung ra kế-hoạch tuyênn truyền.

Và tuyênn truyền và hứa hẹn, lừa phỉnh.

Nhưng nghĩa-quân không đáp-ứng.

Trong khi chờ đợi, đoàn xe vận tải của địch bị tập-kích rồi ngày 4-12 một đơn-vị của chúng tại Nam-ngoai bị đánh úy. Giặc tức lầm liền đánh mạnh vào một làng Mèo có công-sự chiến đấu trong ngày 12-12 Bát-Chai rút về Sơn-la. Gautier đem quân Truy-Kích thì ngày 3-1-1919 nghĩa-quân tấn công chúng ở Bản Lao và 5 hôm sau ở Xuân-Yêng. Giặc phá được vị-trí của nghĩa-quân trên đỉnh núi Long-hé. Ở

đây phong trào cũng lên mạnh do Thày Mo Cam-Xu điều-khiển và thấy tình thế không có tiến-bộ, bọn Pháp thay Trung-tá Dey bằng Đại-úy Chatry. Từ ngày 16-1 đến ngày 21 quanh vùng núi Long-hé địch mở nhiều cuộc giao phong quyết liệt nhưng không có kết quả. Nghĩa-quân chiến đấu vẫn dèo dai và không ham chiến, nghĩa là lúc đánh, lúc rút, không cõ-thủ, không đánh lâu. Giặc càng quét mạnh và trưởng nghĩa-quân đã tan rã nên ngày 22-2 chúng ngừng cuộc hành quân sau khi mất 7 tên tử thương và bị thương 8 tên trong đó có Gautier và một hạ-sĩ-quan.

Giai đoạn thứ hai: Từ tháng 3-1919 đến tháng 4-1920 trái với sự trưởng-tương của giặc Pháp, sau những trận kè trên phong trào kháng chiến của dân Mèo đã không tan rã mà ánh-hưởng của Bát-chai còn hành trướng sang cả Lai-châu. Rồi vượt đến cả Thượng-Lào bao gồm hai bờ sông Nậm-hu (chi nhánh phía tả sông Cửu-long) về phía Tây và Điện-biên-phủ về phía Bắc. Dân Mèo về phía Nam, tại Sầm-Neua và Trần-Ninh cũng vùng lên ủng-hộ cuộc khởi-nghĩa-Đặc-Điem của-dịa phương này là

rừng núi trùng-trùng điệp điệp, đi lại chỉ có những con đường mòn nhỏ hẹp khuất khúc, giặc Pháo không sáo thông tỏ được hết nên chúng phải chịu rất nhiều sự vật và trong các cuộc hành quân để chúng ta phải liên-tưởng rằng bọn thực dân đã đỡ khá nhiều máu và nước mắt trên mỗi tấc đất của xứ này trong công cuộc chinh-phục của họ.

Nơi xuất phát quân đội của giặc là Louang-prabang và từ Louang-prabang (Lào đến Xiêng-Khoảng quân Pháp phải đi mất 10 ngày vào mùa khô ráo và 12 ngày nếu đi từ Hà-nội tới Sầm-Neua, 15 ngày từ Hà-nội đến Xiêng-khoảng vào mùa mưa, nước lũ đổ xuống như thác, việc lưu thông giữa miền Tây-Bắc Việt-Nam tới Thượng-Lào và miền triền sông Cửu-Long còn khó khăn gấp bội. Thực lực của chúng ở vừa Thượng-Lào bấy giờ chỉ có một ít lính khố xanh, lại không có liên lạc và tin tức. Nhưng đến khi biết cuộc khởi-nghĩa có bề trâm-trọng, tên Ủy-viên chánh-phủ Pháp ở Louang-prabang đã huy động một toán lính khố xanh và đồng cùng một toán khố đỏ thuộc Trung-dội 11 của Lữ-doàn người Việt từ Mường-ngoai tiến

đến Nậm-hu tính tiêu-diệt nghĩa-quân ở đây. Cuộc va-chạm bắt đầu từ ngày 1-9-1919.

Giặc thất bại ở Xénophon trong một thung-lũng phía trên sông Nậm-hu. Trung-úy Distanti bỏ mạng cùng một số lính và một hạ-sĩ-quan bị thương, Sau trận này Đại-tướng tòng-chỉ-huy Pháp là Leblois chỉ-dịnh Đại-úy Bourrel cầm quân với chỉ-thị không được ra quân một cách liều-linh, phải nghiên cứu địch-tình cho cẩn thận. Rồi Bourel mang một Trung đội lính Việt và một toán lính Lào rời khỏi Louang-prabang giữa lúc nghĩa-quân Mèo đột-kích Mường-heup do lính khố đỏ và khố xanh chiếm đóng. Việc này xảy ra vào ngày 1-11-1919. Địch được tại Mường-heup bị vây ngặt giặc vội cho đội khố đỏ và khố xanh từ Mường-ngoai và Hát-Sê đến cứu những tới nơi thì Mường-heup đã bị thất thủ sau bốn ngày năm đêm cầm cự. Quân địch đã phải bỏ chạy về Hát-Sê sau khi viên trưởng đồn người Pháo là một hạ-sĩ-quan bị giết và 7 ngụy binh bị thương.

Cũng lúc này tại biên giới Lào Xiêm, mé triền sông Cửu-long cũng nghĩa-quân nổi lên như ăn

nhip với nghĩa-quân miền Tây Sầm-Neua và xiêng-khoảng Tỉnh hình càng thêm rối-ren và Kháng-chiến đã vượt khôi phạm-vi một địa-phương nghĩa là phong trào đã tràn khắp vùng Thượng-Lào là vùng có dân Mèo sinh-tự từ lâu đời. Pháp bắt đầu hoảng- sợ bởi chúng lo phong trào có thể lôi-cuốn cả nguy-binh Lào quay súng trở lại. Chúng liền ra lệnh cho lính khổ xanh Lào tại vùng ảnh-hưởng của nghĩa-quân phải trực thuộc quận chỉ-huy của Bộ Tổng tư lệnh-Pháp. Thâm độc hơn nữa là chúng mang lính khổ

xanh người Việt tới đây để Việt-Lào kiềm chế lẫn nhau (Đây là phương-pháp đã quen dùng của tên trùm thực-dân Lyautly ở nhiều thuộc-địa Pháp thuở đó) Phương-pháp này thuộc chính sách chia rẽ dân tộc).

Ngày 31-10 chúng tăng viện đến Thượng-Lào ba trung-đội khổ đồ do Đại tá Prévost cầm đầu Prévost đánh cả hai mặt một lúc là vừa đánh bằng quân sự, vừa đánh bằng chính trị, nhưng vẫn thốt hại.

(Còn 1 kỳ nữa)



Good Wine needs no bush.

A bon vin point d'enseigne.

Hữu xã tự nhiên lươn.

TỤC NGỮ ANH, PHÁP
TÀU.

PHÔ THÔNG — 254

HÁT DẶM NGHỆ - TỈNH trong văn chương bình dân (Cách mạng) VIỆT-NAM

Lê-Trọng-Đôn, Phan-Bội-Châu, Ngô-Đức-Kế, Lê-Văn-Huân, Cụ Tín-Thầu

● ● ● ĐÔNG-TÙNG

(tiếp theo P.T. 253)

CỤ TÍN-THẦU VỚI BÀI
VỀ KỶ-NIỆM QUỐC SĨ Ở
THÁI LAN

Năm 1928, 1929, 1930 Cụ, Tín-Thầu thường có mặt ở Thái-lan, ông chung sống với dám Việt Kiều bên đó.

CỤ Tín-Thầu người làng Kim-liên-tông Lâm-thịnh huyện Nam-Bản, tỉnh Nghệ-An, một dàn «cụ gõ» chính cống.

Nguyên Việt Kiều ở Thái, hàng năm có làm lễ kỷ niệm quốc sĩ, vào ngày 23-5 Âm lịch. Nhân gấp lê kỷ niệm Quốc-sĩ, Cụ làm bài về sau đây :

PHÔ THÔNG — 254

23

Bùa (hôm) nì, hăm ba tháng
năm

Lễ kỷ niệm quốc sĩ
Ta ngoảnh mặt về đông
Ta ha hồn nước dại
Ta kêu gọi người Việt
Ta nói với quân Tây :
Pháp ơi Pháp hởi !
Choa thử hỏi mi

Rặng mi đặc ác ríra ?
Bắt choa làm tru (trâu) ngựa
Đề mi tắc hò ri
Nước là nước của choa
Mầm răng mi trặc hết
Đất là đất của choa
Bắt choa phải lưu ly
Choa thì cà chua corm hầm
Mi thi rượu chát bánh mì
Đồng bào ơi !
Mau mau màu cách mệnh
Xin chờ có trì nghi.
Vì ta có hèn nhát
Thằng Tây mới khinh khi

• • • • • • • • • • • • • (1)

Mặc dù đang còn hết sức ốm,
nhưng đọc qua một số bài kệ trên,
quý vị độc giả có thể thấy được,
hát dặm nghệ Tinh đã đóng một

vai trò quan hệ trong văn chương
binh dân nghệ Tinh. Quý vị còn
thấy nó đã tự tạo nên một vẻ
riêng biệt, một màu sắc văn nghệ
của một địa phương, có thể thêm cho
kho tàng khi ca Việt Nam, một
lối thơ cũ nhưng mới có quy
buật dễ dàng, có âm ba tiết diệu
của một lối văn nghệ bình dân, để
gây truyền cảm.

(1) Bài vè đang còn dài,
nhưng chúng tôi quên.

ĐÔNG TÙNG



Truyện thằng CHEY

*** LÊ HƯƠNG

(Tiếp theo P.T. 253)

Vị Sài cả trong chùa nghe
tin THMENH CHEY đối đáp với
các ông Tàu bằng cách ra dấu
tay, muốn biết ý nghĩa đó là gì
mới tìm CHEY hỏi rằng :

— Khi ông thách đố với người
Tàu ông làm cách gì đối với họ ?

CHEY giải thích sự việc :

— Mấy ông Tàu vẽ vòng tròn
bằng ngón tay, tôi nghĩ họ nói :
«Người ta bắt cá bằng cái lờ».
Tôi bèn trả lời bằng cái cùi chỏ
nghĩa là : «Với cái lờ lớn như
thế, người ta bắt được cá to bằng

cánh tay. «Tôi đưa năm ngón tay
có nghĩa là : «Bắt được cá cở
đó, người ta xé mỗi
con được năm miếng khô».
Khi tôi đưa ra một ngón tay, đó
là tôi trả lời : «Mỗi ngày ăn một
miếng khô, thì một con cá ăn
được năm ngày.» Thế thôi !

Vị Sài cả hài lòng nghe lời
giải thích thông thái này, trở về
chùa.

Vị Hoàng-thân giữ chức Đại-
thần trong Triều đến hỏi
THMENH CHEY :

— Ngài cho tôi biết những ý nghĩa của mấy thai đố vừa rồi. Tôi muốn biết sự thật thế nào.

CHEY đáp :

— Mấy ông Tàu vẽ hình cái lợ có nghĩa là Muốn chiếm nước ta. Tôi dưa cùi chỏ, chống lại rằng : Tôi sẽ đương sự bằng tay tôi ! Bọn Tàu ra dấu : « Chúng tôi đồng lâm ! » Tôi dưa một ngón tay cho họ biết : « Tôi chỉ có một mình mà vẫn đánh, tôi không sợ các ông đâu ! »

Hoàng-thân thỏa mãn lắm.

Nhà Vua gọi CHEY vào Triều phản hỏi :

— Khi mấy ông Tàu ra thai đố, Ngài trả lời như thế nào ?

CHEY giải thích rằng :

— Mấy ông Tàu vẽ vòng tròn bằng ngón tay là có ý hỏi tôi : « Trên thế giới có gì ». Tôi dưa cùi chỏ trả lời : « Có núi Tudi (Méru) ở ngay chính giữa. Đưa năm ngón tay, họ hỏi tôi : « Năm Đức Phật thuyết pháp vào thời nào ? » Tôi đưa một ngón tay, đáp lại : « Có năm Đức Phật, nhưng chỉ có bốn vị thuyết pháp rồi, còn một vị chưa thuyết pháp ».

CHEY lấy từ Đức Vua, về nhà.

Khi vị Sãi cả và Hoàng-thân

được Đức Vua mời đến, mỗi vị thuật lại lời CHEY giải thích khác nhau. Đức Vua nghe xong, phán rằng :

— THMENH CHEY trả lời với Trầm, Đại đức và Hoàng-thân khác nhau. Quả thật không ai có thể biết đúng sự thật về các thai đố này.

Thế là từ Vua, đến toàn thể quan đều thán phục mưu trí của Thmenh Chey.



Về nhà, THMENH CHEY bao đem mực, tấm bảng hình vuông, giấy trắng, mấy bộ sách và cua đã bỏ trong chậu. Chey để tấm bảng dưới đất ngay giữa phòng, đặt bốn chậu ở bốn góc, rồi trải giấy lên bảng. Ông ta bắt một con cua nhún vào mực cho bò lên giấy : chân cua vẽ thành hình ngoắn ngoèo quái gở đầy mặt giấy. Ông treo giấy phơi khô, và tiếp tục cho vẽ hết xấp giấy, cuộn lại như là tác phẩm quý giá. Ông đẹp bằng và bốn chậu mực, gọi một số đông trẻ con đến ngó đầy phòng, mỗi đứa cầm một tờ giấy « cua vẽ ». Ông bảo chúng cứ nói ba láp, bà xàm, muốn nói gì thì nói ; làm bộ như đọc bài trên giấy này.

Sáng lại, bốn nhà thông thái Trung-Hoa đến ra thai đố mới. THMENH CHEY đón tiếp niềm nở, cầm tay dắt vào nhà mời uống nước. Trong phòng bên cạnh, tiếng trẻ con nói quàng, nói xiêng ồn ào như vở chợ. Bốn ông Tàu lấy làm lạ đứng dậy lại gần, cầm mảnh giấy xem, ngang mắt nhìn nhau. Ông CHEY bèn hỏi :

— Quý ông biết chữ này không ?

Bốn ông thú thật không hiểu. Ông CHEY giải thích :

— Đây là chữ MING-CHVÈNG và BREAM-CHAM (1). Nếu quý ông không biết thì không thể nào trả lời nổi những câu đố của tôi sắp đưa ra. Tôi đã thắng quý ông về môn đố chữ này.

Các nhà thông thái Trung-Hoa nhìn nhận không thể giải đáp được loại chữ mới. Ông CHEY phán rằng :

— Quý ông đã chịu thua, vậy tôi tịch thu hết đồ đạt trong bốn chiếc thuyền của quý ông. Tôi cho quý ông bốn chiến thuyền không để trở về xứ. Còn lãnh thổ Trung-Hoa tôi xin nhường cho Quốc-Vương của quý ông. Từ này về sau, khi quý ông nghe đến tên THMENH CHEY, nhà mưu trí Cao-Miên, hãy tránh đừng so tài nữa.

Bốn ông Tàu giao hết đồ đạt, ngồi nghe không về nước. THMENH-CHEY đem dâng Đức Vua, không giữ món nào. Nhà Vua hay tin CHEY thắng cuộc và nộp hết chiến lợi phẩm vào kho, lấy làm vui sướng lắm. Ngài hỏi :

— « Quan » CHEY ! Quan có giữ phần nào riêng không ?

Chey đáp không. Nhà Vua bèn tuyên bố :

— Trầm tặng cho quan một cung nữ trong Triều để làm vợ quan và một phần của cải này. Chắc chắn quan sẽ được đầy đủ hạnh phúc.

Chey chưa :

— Tâu Bệ hạ, tôi không bao giờ muốn cưới mấy bà đó vì họ không phải là đàn bà, chính họ là giống cái !

Nhà Vua hỏi :

— Vậy quan kiếm đàn bà ở đâu ra !

Chey tâu :

(1) Danh từ tượng của CHEY muốn ghẹo mấy ông Tàu bằng lời nhái theo tiếng nói của họ.

— Tàu Bè hạ, nếu Bè hạ cho phép, tôi sẽ đi tìm một người Khi gặp được, tôi sẽ dắt về trình Bè hạ. Tôi chỉ xin Bè hạ một điều là cho tôi nhiều cái chăn thêm bông và hàng lụa đủ thứ để tôi đem theo.

Nhà Vua chấp thuận, cho Chey nhiều hàng lụa. Ông ta gói lại, mang bên vai, lên đường.



Đến một xóm đông người, Chey hỏi :

— Xứ này có đàn bà không ?

đàn làng đáp :

— Có, ở đây có đàn bà.

CHEY đảo mắt một vòng, lắc đầu nói :

— Không phải ! chắc chắn không phải đàn bà. Đó là giống cái đấy !

Đoạn, ông tiếp tục đi nữa.

Một hôm, ông vào một làng hỏi câu thường lệ. Nhiều người đáp :

— Chúng tôi hết sức ngạc nhiên trước câu hỏi của ông. Những người thuộc về phái yếu không phải là đàn bà hay sao ?

CHEY nói :

— Không phải ! Đây chỉ là giống cái thôi.

Ông lại đi nữa.

Sau cùng, một buổi chiều ông đến làng kia tình cờ gặp một cô gái tên SOUOS (1) đang ngồi trước nhà. Ông hỏi :

— Cô em kia oi ! Ở đây có đàn bà không ?

Cô gái hỏi lại :

Còn ở xứ ông có đàn ông không ?

GHEY nghĩ thầm.

«Đây là cô gái mà người ta gọi là có hạnh phúc».

Ông đáp :

— Trong xứ tôi có một người đàn ông. Cò có biết tên ông ấy không ?

Cô gái nói :

Tôi biết tên ông ấy là gì : ông ấy phải tên CHEY vì tên CHEY ở trên tất cả tên khác. Đó là tên gọi một người đàn ông vì ông ấy tên CHEY.

(1) SOUOS nghĩa là HANH-PHÚC, giống như CHEY là CHIẾN-THẮNG.

Đoạn, cô gái tiếp :

— Còn ông, ông có biết một người đàn bà không ?

CHEY đáp :

— Tôi biết tại sao người ta gọi cô đó là «Đàn bà» vì cô đó chắc là tên SOUOS nghĩa là hạnh phúc trên khắp thế gian. Nếu người ta gọi cô đó là «Đàn bà» chỉ vì cô đó tên là SOUOS.

Đoạn ông tiếp :

— Cò có sợ hay không sợ ?

Cô SOUOS đáp :

— Tôi không sợ gì cả. Còn ông, ông có sợ không ?

CHEY đáp :

— Tôi không sợ. Này cò, khi tôi hỏi cò có sợ không, cò có hiểu gì chẳng ?

Cô SOUOS đáp :

— Tôi biết ông muốn hỏi tôi có chồng chưa ? Nếu tôi có rồi thì phải sợ bị rầy mắng về tội nói chuyện với một người lạ. Tôi chưa có chồng nên trả lời rằng không sợ. Còn ông có hiểu câu tôi hỏi chẳng ?

— Tôi biết cô hỏi tôi có vợ chưa. Nếu tôi có thì phải sợ

trong lúc vắng nhà. Tôi chưa có vợ nên không sợ gì cả.

THMENH CHEY biết cô SOUOS còn độc thân, để bao xuống mõ ra trình hàng lụa cho ba má cô xem.

Ông bà ngắm nghĩa một hồi, hỏi CHEY :

Cậu em, đem những món này đi đâu ?

CHEY vái chào hai cụ kinh cần thưa :

— Tôi mang theo mình để tìm một người vợ. Nếu cha mẹ rũ lòng thương con, con sẽ làm con rể trong nhà. Gánh nước, chè củi xay lúa, con làm được hết, con sẽ không làm biếng và lơ đãng. (1)

Nói xong, CHEY xin cáo từ. Hai ông bà gọi cô gái vào bàn luận :

— Cậu trai đó muốn cưới con Chắc nó là con nhà giàu nên có nhiều hàng lụa quý giá như thế. Chúng ta nên gả con cho nó.

(1) Thời xưa, con trai muốn cưới vợ phải ở rể một thời gian 1 hay 3 năm.

THMENH CHEY mang gói vào một chỗ vắng không người qua lại, lấy giấy viết tờ thiếu nợ giả mang tên tất cả các quan lớn nhỏ trong Triều, mỗi vị thiếu ông ta từ 10 lạng bạc đến 400 hay 500 lượng. Viết xong ông bỏ trong bao trỏ lại nhà cô gái, chào ông bà lão và ngồi chờ.

Ông lão hỏi :

— Chúng tôi muốn biết lòng cậu em đối với con gái chúng tôi. CHEY đáp :

— Tôi muốn cưới cô SOUOS làm vợ do lòng tôi mến trọng cô. Tôi chỉ sợ ông bà không chấp thuận lời tôi cầu xin. Nếu ông bà nhận tôi làm rể, tôi rất sung sướng mà ở giúp việc nhà bao lâu tùy ý ông bà.

Ông lão nói :

— Chúng tôi nhận lời cậu em. Con đi mua gà vịt, thịt heo và rùa để làm lễ cưới. Nếu thiếu rùa ông bà Méba (1) không nhận con đâu.

CHEY nghe lời đi vào xóm tìm những người lớn tuổi lập gia đình từ lâu nhở làm bà mai gọi là «Me Rùa». Chiếu theo địa vị cao quý trong xã hội của mình, ông muốn nhở ít nhất là bốn bà, nếu có thể nhiều hơn đến tám hay mười làm bà với điều kiện

là có chồng lâu rồi. Mấy người con của bà ấy gọi là «Rùa con». Sau đó, CHEY tìm một vi Trưởng lão học rộng, thông minh giúp ông làm MOHA (1) họp với mấy bà Mai dì hỏi cô gái cho ông. Bao nhiêu lễ vật bắt buộc phải có ông sắm đủ hết, ngoài ra ông mua bột đường làm một số bánh ngọt đủ loại. Xong rồi, ông gửi thiệp mời quan khách đến dự.

Sáng hôm sau, đến giờ tốt, ông đi theo ông MOHA, các bà «Me Rùa» mang lễ vật, bông tai, cà rá đến nhà cô gái. Ông bà MÉBA tiếp đón ông MOHA trao cho ông bà MÉBA hai chai rượu để trên cái mâm có chân, mở nắp một cái hộp và tuyên bố :

— Chúng tôi kính cẩn chào ông bà MÉBA và yêu cầu ông bà nhận chiếc nhẫn và đôi bông tai để trang sức cô dâu và nhận món «cau bỗ túi», món cau để trong khăn cheoàng» và món cau để trong nếp áo». (2)

(1) Hai người Trưởng Thượng thay mặt cha mẹ có gái trong lễ cưới.

Mấy bà «Me Rùa» vào trong phòng đeo nhẫn cho cô gái. Bà nào còn ở ngoài đem mâm xôi và rượu ra bàn. Mọi người nâng chén chúc mừng tân nhân. Tan tiệc quan khách ra về. Đây là song lễ hỏi.

Sáng sớm hôm sau, ông MOHA, mấy bà «Me Rùa» và Rùa con đưa chú rể THMENH CHEY đến chào cha mẹ vợ và đưa cô SOUOS đến trước mặt anh chồng, Đoạn cuộc «Vũ lúa gạo» (3) bắt đầu, hai cổ tay của cô dâu, chú rể được cột lại bằng sợi chỉ vải thô và khi đem xuống người ta cứ hành lễ «hop cần» THMENH CHEY và cô SOUOS thành chồng vợ.

Ít lâu sau, CHEY báo tin cha mẹ và vợ hay ông ta sẽ đi đòi nợ các quan đã vay ông từ lâu. Khi đến phòng họp có đủ mặt các quan, CHEY hỏi :

— Quý ông muốn đánh cá tôi sẽ sai Đức Vua làm việc gì và Ngài sẽ nghe lời tôi không?

Các quan đáp :

— Chúng tôi nhận lời thách đố kỳ quặc này. Nếu ông sai Đức Vua được chúng tôi sẽ chịu ông một số tiền, trái lại thì ông chịu hua vật gì?

CHEY nói :

— Tôi cũng thua bằng tiền.

Nói xong, ông mở bao lấp xấp giấy nợ giả đưa cho các quan nhở đóng dấu vào để hợp thức hóa cuộc đánh cá, đoạn ông nói :

— Nhờ quý quan vào Triều tâu với Đức Vua rằng THMENH CHEY vừa tuyên bố : khi ông ta ra lệnh thì Đức Vua sẽ làm theo ngay.

Các quan vào tâu Đức Vua những lời CHEY nói. Ngài nỗi giận truyền bắt thẳng lão xược lập tức. Một viên quan đến truyền lệnh, CHEY lẳng lặng đi theo. Nhà vua phán hỏi :

— È ! CHEY ! Có phải nhà ngươi nói rằng nhà ngươi sẽ ra lệnh cho Trẫm làm theo lời nhà ngươi phải không ?

C EY tâu :

(1) Người thay mặt cha mẹ chú rể điều khiển lễ cưới.

(2) Ba món cau này là lễ vật chính của đám cưới. Nhà gái nhận cau là nhận gã con.

(3) Một cổ tục thời ấy, hiện thời không còn nữa.

— Dạ, có. Tàu Bệ hạ, nhưng tôi không thể nói khi nhìn thẳng Bệ hạ. Nếu Bệ hạ vui lòng xây mặt ra phía sau, tôi mới nói được.

Nhà Vua xây lunge, chờ một lát rồi quay lại hỏi :

— Trầm đã nhìn phía sau rồi, sau nhà người không ra lệnh xem.

CHEY tâu :

— Tàu Bệ hạ, đó không phải là ra lệnh hay sao, tôi đã bảo và Bệ hạ xây lunge lại rồi. Có bao giờ tôi dám truyền Bệ hạ hát một vài câu hoặc chạy la ó om sòn đâu !

Nhà Vua không nghĩ đến mưu kế này, ngồi nín lặng, không thể bắt tội ông ta CHEY liền trở lại phòng họp đưa giấy nợ ra thâu tiền. Các quan thua cuộc phải nộp đủ, tổng cộng thành một số khá to. CHEY ôm về trao hết cho cha mẹ và vợ, sống yên ổn trong làng.

Các quan bị mất tiền hết sức giận. Nhà Vua cũng vậy. Ngài họp tất cả viên chức, lính hầu thảo luận phương pháp trực xuất THMENH CHEY khỏi lãnh thổ vì nó đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Các quan đồng ý bắt CHEY bỏ trên thuyền cho sang Tàu vì nỗi đó thiên hạ không ưa nó.

Một ông trình Nhà Vua :

— Tàu Bệ hạ, khi người Tàu vừa thấy mặt nó, họ giết ngay, như thế nước ta sẽ được yên ổn, Bệ hạ sẽ vui lòng vì không mang tiếng giết nó.

Nhà Vua chấp thuận phương pháp ấy, gọi CHEY vào nói ngay :

— Chey ! Trầm truyền nhà người đi qua bên Tàu sống với người nước đó.

Ngài truyền sửa soạn thuyền, bắt CHEY đi ngay. Khi đến chân lèn bờ, CHEY nói với thủy thủ :

— Các anh về cho vợ biết tôi hãy yên trí chờ tôi. Tôi sẽ hồi hương trong vòng hai tháng trở lại, và nhiều người Tàu sẽ theo tôi đến Cao-Miên như một đám rước.

Đoàn thủy thủ hứa sẽ nói giúp CHEY, rồi nhô neo quay về, bỏ ông ta một mình trên đất lạ.



CHEY tìm nhà một vị quan lớn xin làm công, để tiện đi theo quan vào Triều. Ông ta tin rằng có vào đấy nói dẽ lập lại cuộc đời vừa gầy dỗi. Vì quan thuỷ CHEY chỉ biết mình vừa nhận một người Cao-Miên tầm thường tên THMENH CHEY, không có gì đáng chú ý nên không hỏi gì về quá khứ của

ông ta, CHEY nghĩ thầm : «Làm việc trong nhà ông quan lớn ta được lương cao, ta lấy tiền mua gạo làm bánh, ta xây bột hủ tiếu, ta sẽ có lời và tránh được nạn nghèo đói. » CHEY làm hủ tiếu bán rất chạy vì thuở ấy người Tàu chưa biết sáng chế thức ăn này. Thực khách ăn xong khen ầm ĩ, người này truyền miệng cho kia kia lần đến tai Đức Vua. Vua Tàu cho gọi CHEY vào hỏi :

— Có phải khanh làm thứ bánh dài không ?

CHEY tâu rằng phải. Nhà Vua truyền :

— Khanh hãy đem đến Trầm dùng thử xem.

Nhà Vua hỏi :

Khanh đặt tên bánh này là bánh gì ?

CHEY tâu :

— Tàu Bệ hạ, tôi gọi là hủ tiếu. Nếu Bệ hạ muốn dùng dễ dàng, Bệ hạ hãy ngửa cổ, hả miệng, cầm thẳng tay bỏ vào.

CHEY bày vẻ cách ăn như thế vì ông ta muốn thấy mặt Vua Tàu. Trước đây, CHEY thường nghe nói mặt Vua Tàu bị che bằng một tấm mạng theo phong tục ngày xưa nên muốn khi về Cao-Miên, ông ta sẽ tự hào mình là người thứ nhất trên đời được thấy mặt Vua Tàu.

Khi quân hầu đem hủ tiếu đến nhà Vua theo lời CHEY ngang mặt lên ăn. CHEY ngồi thay liền la lên :

— Tôi thấy mặt Đức Vua Trung-Hoa giống như mặt con chó. So với mặt Đức Vua Cao-Miên đẹp như trăng tròn. (1)

(1) *Truyện này rút trong một cỗ tích Cao-Miên rất nổi tiếng : «Một vị Sái cả nuôi một con chó rất khôn có thể đi tìm người nào vì Sái muốn gấp. Con chó chết, đần thai làm Thái tử Đông-cung nước Tàu mang cái mặt chó. Vì Thái tử lên ngôi thường xử tử kẻ nào ngó mặt mình. Một hôm Nhà Vua đau đầu dữ dội uống thuốc không hết. Một ông thầy bói tâu Vua biết kiếp trước của mình là con chó ở Cao-Miên và hiện thời có cây tre đâm rẽ vào xương đầu của con chó nên Vua mới đau đầu. Nhà Vua sai người qua Cao Miên lây cốt con chó đem về Tàu chôn cất tử tế và xây một ngôi tháp thật đẹp. Do đấy, giới binh dân Cao-Miên cho rằng một nhà Vua Tàu mặt giống chó thường giết kẻ nao nhìn muu muu.*

Vua Tàu nghe lời hinh mạn
nỗi trận lôi đình truyền bá
CHEY nhốt dưới hầm đến chết.
Nhà ngục này lạnh vô cùng,
người nào xuống đó không thể
thoát khỏi tay Tử thần. Ngày
CHEY vào đã có một người Tàu
mang tội tử hình. Vì tin rằng
tử tội sẽ chết nay mai nên quân
lính không trói tay chân, chỉ
đóng cửa tại thời.

CHEY cảm thấy hơi lạnh
thấm vào bên rủ tên Tàu đánh
võ với nhau để lấy hơi ấm.
Đánh rồi nghĩ, lạnh đánh nữa.
Vài ngày sau, tên giữ ngục đến xem
thấy cả hai còn sống, lấy làm
lạ gọi đồng bạn nói :

Tên Tàu và tên Miên chưa
chết ! Ta phải làm sao đây ?

— Kệ chúng nó ! cứ bỏ mặt
xác nó !

Trong tù, CHEY nói với tên
Tàu :

— Họ không muốn tha chúng
minh, vậy ta thử làm một con
diều mang cái còi gió thôi kêu
không ngừng thử xem sao.

Hai người làm con diều, tối
đến thả lên không. Tiếng còi
âm-u lọt vào tai Nhà Vua nhiều
đêm liên tiếp như tiếng một
con thú bị thương. Ngài rất

ngạc nhiên và lo ngại vì chưa
bao giờ nghe tiếng kêu quái gở
như thế. Ngài triệu các quan hỏi
nguyên do, nhưng không ai
biết. Ngày nhớ ông quan thầy
bói. Ông này lấy sách ra tính
toán, vẽ hình tròn, vuông đầy
mặt đất, đoạn tâu rằng :

— Tàu Bệ hạ, con vật rền
siết như thế vì trong nước xảy
ra một biến cố phi thường.
Thần không hiểu rõ sự thay đổi
đột ngột này; như thần đam quả
quyết rằng quái vật sẽ ăn thịt
hết dân chúng nay mai.

Nhà Vua hỏi :

— Nguyên do vì sao có chuyện
lạ lùng như thế ? Hãy tìm, kiểm
để làm cách nào cho con vật ấy
hết kêu la và không giết hại
thần dân cả các quan thông
thái của Trầm.

Nhà thầy bói tâu :

— Tàu Bệ hạ, mọi việc đều
do một nhà mưu trí Cao-Miên
bị trực xuất sang nước ta. Bệ
hạ đã bỏ tù ông ta, Bây giờ Bệ
hạ gởi ông ta về xí Cao-Miên
thì mọi việc đều yên ổn.

Nghe xong Nhà Vua giật mình,
reo lên :

— Trầm quên mất người làm
hủ tiếu là nhà mưu trí Cao-

Miên. Trầm đã tưởng ông ta
chỉ là một tên dân tầm thường
đến đây tìm sinh kế. Hãy đưa
ông ta vào Triều để Trầm xin
lời kéo ông ta giữ mối hiềm
Trầm.

Một ông quan đến ngục, mời
CHEY. Nhà Vua nói :

— Khanh đừng giận Trầm.
Trầm sẽ cấp cho Khanh một
trăm người đàn ông và đàn bà
Trung-Hoa đi theo Khanh về
Cao-Miên cho xứng đáng với
địa vị Khanh.

CHEY qui xuống tàu :

— Tàu Bệ hạ, tôi không bao
giờ hận Bệ hạ. Báp lại tấm lòng
tốt của Bệ hạ tôi xin dâng con
thú mà ông quan thầy bói nói
sẽ ăn thịt dân chúng.

Nhà Vua hỏi tên con thú.

CHEY đáp :

— Tàu Bệ hạ, đó là con diều !
— Hình vóc nó bao lớn mà
nó kêu to như thế ?

— Bệ hạ sẽ thấy ngay bây
giờ.

CHEY vào ngục lấy con diều
thả lên cao cho Nhà Vua xem
và tâu rằng :

— Con diều kêu to, nó không
cô sừng và không kêu bằng
miệng như các con thú khác.

Nhà Vua nói :

— Dưới hình dáng này nó
không có gì lạ cả.

Sao đó, Nhà Vua truyền hai
trăm thủy thủ sửa soạn một
thương thuyền thật lớn, chọn
một trăm đàn ông và đàn bà
cho theo THMENH CHEY về
Cao-Miên với một số tặng phẩm
quan trọng.

Đến nơi, CHEY về ngay nhà
cha mẹ vợ và vợ trao hết đồ
vật của Vua Tàu cấp. Ông dọn
đất cho một trăm người Tàu cất
nhà, khai khẩn vườn ruộng,
sống yên vui. Ngày nay có một
số người Tàu ở Cao Miên được
gọi là «món quà» của THMENH
CHEY.



Vua Cao - Miên hay tin
THMENH CHEY hồi hương 200
người Tàu. Ngài và bà quan tỏ
ý lo sợ mưu trí của con người
phi thường này và không có ai
dám làm điều gì chạm đến ông ta.
Nhà Vua cho mời ông vào
Triều để hỏi những điều ông
nghe thấy ở Trung-Hoa. CHEY
tường thuật tóm tắt từ ngày đặt

chân lên đất lợ, ông đã nghĩ ngay đến phương pháp làm thế nào để trở về xứ một cách vinh quang nên ông chế ra con diều kêu lên những tiếng vang dậy làm Vua Tàu kinh sợ phải đưa ông lên đường.

Nhà Vua bảo CHEY làm con diều thả xem và nghe tiếng kêu dai dẳng ra thế nào. CHEY vâng lệnh làm vui lòng Đức Vua, khiến người rất thích và cho phô biến trong dân chúng. Từ đó người Cao-Miên bắt đầu chơi diều đến ngày nay.

Sau đó, CHEY đau nặng. Ông dặn vợ :

— Nếu tôi chết, bà chôn tôi (1) nhưng phải nhớ chôn xung quanh mộ nhiều đoạn tre vót nhọn, lấy đất khóa che thật khéo. Nhớ đừng quên điều này. Bây giờ bà vào Triều báo tin Đức Vua hay tôi đang đau nặng lắm.

Nhà Vua nghe CHEY đau, lật đật đến thăm :

— Quan CHEY đau nhiều làm sao ?

CHEY thều thào :

— Xin Bộ hạ lại gần tôi nhǎn nhở vài lời cần thiết vì tôi nói

lớn không nói.

Nhà Vua nghiêng tai vào miệng CHEY. Ông ta nói :

— Khi người ta ăn cá linh (1), không nên bỏ vây. Khi ăn cá tra (1), không nên bỏ lỗ tai. Nấu đầu cá tra khải có trái cà-thăng (2). Xin Bộ hạ nhớ lời này thì khỏi lo ngại về sau.

Nhà Vua nghe những lời kỳ lạ này xong, trở về Cung. Bà quan muốn biết CHEY trốn tránh những gì với Nhà Vua, Ngài thuật lại đúng lời CHEY vừa nói và tiếp :

— THMENH CHEY không có ý đùa đâu.

Bà quan không biết ý CHEY và không tin là lời nói đúng dân. Quý ông nghĩ thăm :

«Ông CHEY là một nhà mưu lược. Chắc chắn ông ta biết trước thế nào chúng ta cũng hỏi Đức Vua để biết điều bí mật của mưu kế ông ta và ông

(1) Đây là trường hợp đặc biệt vì người Miên thiếu xác, không bao giờ chôn.

(2) Tiếng Miên là TREY PROUL

» a căn dặn Đức Vua đừng cho chúng ta biết. Chúng ta không nên tin lời Đức Vua thuật lại vì ông CHEY thế nào cũng truyền những bí quyết về quyền năng của ông ta mà chúng ta không bao giờ hiểu nổi.

Thế nên ở Cao-Miên, dân chúng rất sợ và kính trọng Đức Vua và các quan gìn giữ những điều bí mật trong Hoàng-gia, nguyên do chỉ là nhờ những lời dặn nấu chua, kho cá mà THMENH CHEY thì thăm vào tai : « Vua khi hấp hối và không ai tin rằng thật cũng như không hiểu ý nghĩa thế nào.



THMENH CHEY từ trần. Các quan và dân chúng bị ông ta ông ta nghe tin liền rủ gạt lấy tiền hoặc thù ghét nhau tìm chỗ chôn ông ta. Khi biết rõ ngôi mộ rồi, các quan sai bọn dày tớ đến đại tiễn trên ấy. Những tên này vén chăn ngồi xuống bị ngay các cọc tre nhọn đâm vào mông tóe máu. Cả bọn hoảng sợ ông CHEY hiện về trừng phạt xách chăn cắm đầu chạy.

Các quan bàn với nhau rằng :

«Ông CHEY quả thật là một

người mưu lược phi thường vì ông nghĩ đến phương pháp bảo vệ mình sau khi chết. Ông biết trước thế nào chúng ta cũng đến phòng kế trên mà ông nên sai cắm các cọc tre nhọn để đâm vào mông chúng ta. Và đúng như lời tiên đoán... Ghê gớm thay ! »

(1) Tiếng Miên là TREY PRA, người Việt nói trại thành TRA

(2) Trái cà thăng do Việt-Kiều nói trại tiếng SANG-DAL là loại trái tròn như trái quýt đắng, vỏ cứng, mọc rất nhiều ở Cao-Miên, có vị chua, dùng nấu canh chua rất ngon.



Ý nghĩa về những ngày lễ nghi và hội hè tôn giáo của Ấn Độ

* XUÂN-BÌNH
(Bihar - India)

Có thể nói Ấn-độ là một trong những quốc gia nhiều tôn giáo nhất thế giới, nào Ấn-giáo, Phật-giáo, Hồi-giáo, Bái-Hỏa-giáo, Kỳ-Na-giáo v.v... Ngoài ra, dân chúng còn tin ở nhiều Thần (Gods), nào thần tài, thần phuộc, thần rắn, thần chiến tranh, học vấn v.v... Vì vậy mà mỗi năm có không biết bao nhiêu lễ nghỉ và hội hè tôn giáo. Mỗi lần có lễ như vậy, sinh viên được nghỉ ít nhất một, hai ngày, nhiều nhất suốt tuần hoặc cả tháng. Tôi xin lược kê dưới đây theo thứ tự tháng dương lịch để

các bạn đọc giả nhà hiểu rõ phần nào ý nghĩa về những ngày lễ nghỉ cũng như hội hè tôn giáo trong năm ở Ấn-độ.

TẾT DƯƠNG LỊCH (1 tháng giêng). — Ở Ấn, Tết dương lịch không phổ thông mấy, nhất là đối với hạng dân quê. Chỉ những người giàu có ở thành phố mới nghĩ đến ngày Tết này.

QUỐC-KHÁNH (26 tháng giêng). — Lễ này cử hành hàng năm trên toàn quốc, kỷ niệm ngày tân Hiến-Pháp Ấn-độ chào đời vào năm 1950. Đặc biệt tại thủ đô Tân-Đè-Li (New Delhi), ngày

này được tổ chức rất lớn, gồm nhiều đoàn thể đại diện các tiểu bang khắp Ấn-độ tham gia với những cuộc mít tinh, diễm hành, duyệt binh khổng lồ của toàn dân chúng và quân đội. Ngoài ra, còn có nhiều vũ điệu dân tộc, nhạc kịch mang màu sắc địa phương tiêu-bang được trình diễn để nói lên sự đoàn kết, thống nhất của quốc gia trong ngày đó.

MAHA KUMBHA MELA (tháng 1-2). — Mela có nghĩa là hội-chợ. Đại-hội này tổ chức 12 năm một lần. Theo thần thoại, dân chúng Ấn tin rằng trước ngày thế giới tạo lập, các vị Thần và Ma-vương khuấy động nước phép và rồi Thần Dhanyantari từ đại dương nổi lên mang trong một bình (kumbha) đựng thần-tửu. Các vị Thần và Ma-vương đánh nhau để chiếm đoạt

bình rượu quý đó. Khi giao tranh, rượu trong bình đổ rơi xuống khắp 12 vùng của thế giới, trong đó có 4 nơi thuộc Ấn-độ là PRAYAGA, HARDWAR, bang Uttar Pradesh (Đông-bắc Ấn), UJJAIN, bang Madhya Pradesh (Trung-Ấn) và NASIK, bang Maharashtra (Tây Ấn-độ). Do đó, hội chợ Kumbha được tổ chức 12 năm một lần luân phiên

tại mỗi nơi trên với hàng triệu dân chúng Ấn khắp nơi kéo về tham dự.

SHIVARATRI (tháng 2-3). — Ngày lễ tưởng niệm Thần Shiva. Chính danh của Thần này là Thần Hủy-diệt. Nhưng theo một ý nghĩa khác của Ấn-giáo, hủy diệt là để tái tạo. Cho nên, Shiva còn được dân chúng gọi là Thần Sáng Tạo. Thông thường, Thần này được miêu tả qua hình ảnh một đao sỉ khô hạnh ngồi trên da cọp với rắn quấn quanh thân, tóc và cổ. Thần còn có một con mắt thứ ba ngay giữa trán và mảnh trăng lưỡi liềm trên đầu. Dân Ấn tin vào ngày lễ trên, người nào cúng lạy Thần Shiva kiếp sau sẽ thoát cảnh luân hồi sanh tử. Đặc biệt ở bang Kashmir (Bắc Ấn), tín đồ Ấn-giáo tổ chức lễ này rất đinh đám, kéo dài đến nửa tháng.

HOLI (tháng 2-3). — Là một trong những ngày lễ chính, phổ biến nhất tại Ấn, thời gian kéo dài hơn tuần. Có nhiều thần thoại về nguồn gốc ngày lễ này. Thần thoại phổ thông nhất cho rằng Hoàng tử Prahlad, con ác-vương Hiranyakasipu, dù rất sợ bị vua cha và bà cô ác-quỷ Holika ngược đãi, nhưng chàng vẫn không chịu nghe lời thần

phụ, tử bồ kinh thờ Thần Vishnu (một trong những Thần quan trọng của Ấn giáo). Sau cùng, Holika có phép lửa đốt không cháy, dự mưu ám hại Prahlad. Ngày kia, bà ta mang Hoàng tử cùng nhảy vào hầm lửa đốt được thiết lập để thiêu Prahlad. Nhờ thần phép phò hộ Prahlad thoát chết cháy trong khi ác quỷ Holika bị đốt ra tro.

Holi còn gọi là ngày «lễ múa». Vào dịp này, dân chúng khắp nơi, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo đi mua bột màu đỏ, vàng v.v... về khuấy nước chà trong thùng, để mang ra đê đường tạt, xịt vào khách bộ hành. Có khi người ta dùng nguyên bột màu khô mà bốc tay phà vào nhau, khiến áo quần, mặt mày, đầu tóc người nào người nấy trong ngày đó đều dính toàn bộ đỏ, trông kỳ dị dữ dằn như quỷ sứ. Ở các đại học lớn, vào dịp này, nam nữ sinh viên thường tổ chức vũ hát tập thể ngoài trời. Tối đến dân chúng khắp nơi đốt lửa mừng để tượng trưng đốm cháy nửu cá quỷ Holika cũng như tiêu diệt mọi tội ác con người.

MAHAVIRA JAYANTI (tháng 3-4). — Jayanti nghĩa là sinh nhật. Lễ sinh nhật của Mahavira,

giáo chủ đạo Jain (Kỳ-Na-giáo), sinh tại một thành phố nhỏ gần Patna (Bang Bihar) vào năm 599 trước Tây-lịch. Đạo Jain thiêng hành ở miền Tây Ấn độ, nhất là ở bang Gujarat và Mysore, nơi có nhiều chùa Jain kiến trúc rất đẹp. Ngày này, tín đồ đạo Jain khép nơi tổ chức nhiều buổi lễ tụng kinh, cầu nguyện tại các nhà chùa của họ. Theo thống kê năm 1961, dân Ấn theo đạo này có khoảng triệu

VAISAKHI (tháng 4-5). — Vaisakhi hoặc Baisakhi là ngày mồng một tháng Vaisakha, tức tháng giêng theo Ấn-lịch, mồng một Tết của ta. Ngày này, khác hẳn Việt-Nam, hầu hết dân Ấn không nghĩ đến việc đón mừng năm mới. Họ không tổ chức hội hè, lễ lược định đám như các ngày lễ tôn giáo khác (Durga, Holi, Diwali v.v.). Ngày đầu năm, dân chúng chỉ có tục lệ đi tắm ở sông Hằng, vì họ tin rằng nước sông này có thể rửa sạch hết mọi tội lỗi con người. Ngoài ra, chẳng có gì vui. Nói chung, dân Ấn da số không mấy để ý đến ngày đầu năm mới này.

PHẬT ĐẢN (tháng 4-5). — Ngày kỷ niệm đức Phật giáng sinh vào Rằm tháng Vaisakha

năm 563 trước Tây lịch, tại vườn Lâm-Ti-Ni xứ Nepal. Phật đản là một trong những ngày quốc tế lớn của Ấn-độ, không dành riêng cho Phật tử mà cả tín đồ các tôn giáo khác. Ngày này, tại các chùa, cơ quan Phật-giáo như hội Ma-ha Bồ-đề, Hội Phật-giáo Bengal v.v... khắp toàn quốc Ấn độ đều tổ chức lễ trọng thể. Tại các đô thị lớn như New Delhi, Calcutta, Lucknow, Bombay, Madras, Bangalore v.v.. . . . nhiều buổi lễ tụng kinh, thuyết pháp, triển lãm Phật giáo, văn nghệ v.v.. . . . được đặt biệt tổ chức bởi các Hội, đoàn thể Phật giáo địa phương, với sự tham gia đông đảo của hàng ngàn Phật tử và không Phật tử. Nhất là tại Bồ-đề Đạo-Tràng (Bodh Gaya), nơi Phật Thành-đạo, ngày này, du-khách Phật tử cũng như nhiều tín đồ tôn giáo khác, từ khắp nơi trung hiệp quy tụ về đây hành hương đê bài, cầu nguyện suốt ngày đêm không ngớt. Theo thống kê năm 1961, Phật tử chính thức tại Ấn Độ có khoảng hơn 3 triệu.

ID-UL-FITR (tháng 4-5). — Lễ của tín đồ Hồi giáo. Lễ này báo hiệu chấm dứt tháng Ramzan, tháng 9 theo niên lịch Hồi

giáo. Trong suốt tháng này, hằng ngày tín đồ nhịn ăn tung kinh Koran (Hánh kinh Hồi giáo). Vào dịp lễ trên (Id-Ul-Fitr) mọi tín đồ già trẻ ăn mặc trang sức đẹp đẽ, và tổ chức nhiều buổi lễ cầu nguyện tại các đền thờ. Cả những người theo Ấn-giáo cũng hợp tác chung vui với tín đồ Hồi giáo trong ngày lễ này.

Tại Lucknow (thủ đô bang Uttar Pradesh), trung tâm văn hóa của Hồi giáo, tháng tín đồ nhịn ăn được tổ chức khá đặc biệt. Hằng ngày mỗi chiều, trước khi mặt trời lặn, người ta đánh trống để báo cho tín hữu biết ngày nhịn ăn đã chấm dứt. Tiếp theo là những buổi tụng kinh Koran của tín đồ chen chúc đông đảo tại các đền Hồi-giáo trong thành phố. Và sáng hôm sau, thiện tín lại dậy sớm, giải khát qua loa để chuẩn bị cho một ngày nhịn ăn mới.

NAGA PANCHAMI (tháng 7-8). — Tiếng Ấn độ, Naga nghĩa là rắn, Panchami là ngày thứ năm của tháng âm lịch. Đại ý nguồn gốc lễ này như sau. Dân chúng Ấn tin rằng vào thời gian cách khoảng giữa thế giới cũ tận diệt và thế giới mới hình thành, thần Vishnu của họ nằm nghỉ trên thân hình một

loại rắn khổng lồ tên Shesha hoặc Ananta (có nghĩa là vô hạn). Vishnu là một trong những Thần Ấn giáo quan trọng nhất. Theo kinh sách Ấn giáo, Brahma (Phạm-Thiêng), Vishnu và Shiva là 3 ngôi chính yếu của sự hình thành, tồn tại và tận diệt của thế giới này. Brahma, đãng tạo lập, Vishnu bảo trì, và Shiva hủy diệt. Cho nên, vào dịp lễ trên, dân chúng có tục lệ lấy vải làm thành hình những con rắn lớn để cúng lạy. Họ cũng lấy sữa tươi gội tắm cho những tượng rắn bằng đá, và đem sữa tắm đến những nơi có loại rắn Cobra ở để dâng cúng cho chúng. Họ tin làm vậy để các thần rắn phò hộ khỏi bị rắn độc cắn. Ở Ấn Độ, có rất nhiều loại rắn độc như mai gầm, hổ mang, hổ gió v.v... bên ta. Hằng năm có đến hàng ngàn dân chúng khắp nơi bị chết vì rắn cắn. Ai vô phước đi đêm bị rắn độc mổ nhầm, vài phút sau nếu không kịp đi nhà thương, có thể chết ngay. Cho nên, ở Ấn đi đêm người ta phải luôn nhớ cầm đèn pin để rời đường, phòng đạp phải mẩy chú rắn ác ôn này.

ĐỘC LẬP (15 tháng 8). — Ngày thực dân Anh trao trả

độc lập cho Ấn Độ vào năm 1947 Khắp nơi ngay nay, chính quyền và dân chúng tổ chức lễ chào cờ công cộng và truy niệm các anh hùng dân tộc Ấn, đã hy sinh bỗ minh cho đất nước. Đặc biệt tại thủ đô Tân-Đè-Li, Thủ tướng Ấn đích thân kéo quốc kỳ trong buổi lễ chào cờ tổ chức với hàng triệu người tham dự tại quảng trường (Lũy Thành Đỏ) (Red Fort).

RAKSHA BANDHAN Tháng 7-8). — Bandhan, từ ngữ Ấn Độ, là cột, buộc, deo vào. Raksha Bandhan là ngày lễ đeo vòng rakhi. Nguồn gốc lễ này như sau. Theo thần thoại, xua kia vào ngày này, các vị Thần trời đánh nhau với Ma vương. Vợ thần Indra (vua chư Thiên) lo lắng lấy vòng rakhi (bùa làm bằng tơ lụa) deo vào cổ tay Thiên đế Indra để mong cầu thần phép phò hộ, chư Thần sẽ chiến thắng Ma vương và chiếm lại những vùng trời đã mất về tay chúng. Do đó mà vào dịp này trong gia đình Ấn, các cô gái có tục lệ đeo vòng rakhi cho những anh trai của họ, trước để bày tỏ lòng mến thương anh minh và sau mong ước vòng rakhi giúp anh các cô hằng gặp những điều may. Cũng trong

gày ấy, chàng thanh niên nào niềm phúc được các bạn gái đến xem như anh, họ cũng được các cô buộc vòng lụa ra tay vào cổ tay với lòng thành chúc tốt đẹp như trên.

GANESHA CHATURTHI

(tháng 8-9). — Ganesha, tên vị thần Ấn giáo có đầu voi. Chaturthi là ngày thứ 4 của tháng âm lịch. Lễ này bắt đầu vào ngày ồng 4 tháng 5 theo Ấn lịch. Ganesha được gọi là Thần hôn ngoan và Thịnh vượng. Dân chúng Ấn thường cầu nguyện thần này khi họ bắt đầu làm công việc gì. Theo thần thoại, Ganesha là con thần Siva và Parvati. Một hôm, Parvati Ganesha đi tắm, bảo chàng đứng gác cửa. Khi Shiva, cha chàng về nhà, Ganesha không cho vào. Ông ta nổi giận chặt đầu Ganesha. Hay tin, Parvita buồn rầu, bức tức trách móc bảo rằng bằng mọi cách, phải cứu sống cho được Ganesha. Shiva sẽ đi vào rừng và tìm lấy đầu búi cử sinh vật nào chàng bắt đầu tiên. Cuối cùng, Shiva không gặp được ai ngoài một chú voi đang ngủ. Shiva liền lấy đầu voi mang về tròng mó cõi Ganesha. Từ đó, Ganesha phục sinh với thân hình đầu

voi. Ganesha là một trong những thần phổ biến tại Ấn, và rất quen thuộc với trẻ con. Dân chúng thường đặt thờ thần này trên cửa vào nhà hoặc phòng họ ở để cầu mong tránh những tai nạn rủi ro.

Tại bang Maharashtra (Tây Ấn-độ), dân chúng đặc biệt tổ chức lễ này kéo dài hơn 10 ngày. Ngày đầu tiên, người ta lễ rước tượng thần Ganesha đắp bằng đất sét về nhà hoặc trung tâm hành lễ giữa những tiếng trống nhạc và vũ múa. Sau đó họ làm lễ cúng suốt 10 ngày. Đến ngày cuối cùng, dân chúng diễu hành rước tượng Thần đi bộ xuống hồ, sông hoặc biển. Nhiều buổi trình diễn văn nghệ, hội chợ cũng được tổ chức khắp nơi tại các thành phố và vùng quê trong tiểu bang vào dịp này.

(còn nữa)



Mở cửa

Ta lắng nghe trí nhớ
Gọi hồn chuông thu không
Mắt cỏ vàng nghĩa trang
Chiều mênh mông xám hối



Đã tắt màu trần ai
Lung linh hàng sao nến
Mở mắt trên Phật đài
Làng em ngồi Phật tinh.



Trong môi trường im lặng
Tiếng mõ rót vào đời
Lời kinh xanh tụng niệm
Lay động vườn Như Lai



Lòng thiền đã thênh thang
Đêm ngủ cùng trí nhớ
Bút mộng ánh đào vàng
Lời thơ ta mở cửa.

SỬ LIỆU

TÙ GIA LONG

đến

BÀO ĐẠI

□ □ □ □ □ □ □ □ □ ☆☆☆ ÁI LAN

XI N ghi lại một đoạn lịch sử từ triều Nguyễn trả về sau này, để các bạn trẻ — sinh-viên học sinh — dễ nhận thức để làm tài liệu cho sử học của nước ta. Thịnh thoảng, các em cũng cần biết để dự cuộc «Đỗ vui để học» tiên dài truyền hình.



Triều Nguyễn phát nguyên ở làng Gia-Miêu Ngoại-trang, tổng Thượng-Bạn, huyện Tống-sơn,

phủ Hà-trung, tỉnh Thanh-hóa. Tổ tiên là ông Nguyễn-dúc-Trung, làm quan Thái-úy đài Lê, gả con gái cho vua Lê thánh Tôn làm Hoàng-hậu, sinh ra vua Lê-hiển-Tôn, lúc bấy giờ vào khoảng năm 1460 và năm 1504, tính đến bấy giờ 566 năm.

Ông Thái-úy sinh ra ông Nghĩa-quốc-Công. Ông Nghĩa-quốc-Công sinh ra Hoằng-dũ-Công, ông Hoằng-Dũ-Công làm quan đài Lê Hiển-Tôn, tối chức Kinh-lược sứ. Qua đời vua Tương-Dực-

Để, thăng chức Thái-Phó, phong trước Trùng-quốc-Công Đức Triệu Tồ Nguyễn-Kim là con trai của ông Trùng-quốc-Công.

Năm Kỷ sửu (1529), Mạc-Dang-Dung chiếm ngôi nhà Lê, Đức Triệu-Tồ lấy binh đánh Mạc-Dang-Dung đặng khôi phục nhà Lê. Đến năm Quý tị (1533) Triệu-Tồ tôn lập Lê-trung-Tôn, được phong trước Hưng-quốc-Công, sau tặng phong là C-iêu-Huân-Tịnh Công Đức Thái Tô Nguyễn-Hoàng là con trai thứ của Đức-Triệu-Tồ

Năm 1558 Đức-Thái-Tồ nói với bà chị là vợ của Trịnh Kiểm, xin giúp cho vào trấn đất Thuận-hóa, (tức Huế) rồi từ đó về sau ngài lần lần mở mang ra từ tỉnh quảng bình trở vào Nam-kỳ, tới tỉnh Biên-hòa, bắc đồ nước ta ngày thêm mở rộng, là do công lao của triều Nguyễn.

Từ triều Gia-Long trở về trước:

1 - Đức Thái Tồ Gia Dụ Hoàng-dế. Ngài vào trấn đất Thuận-hóa từ năm 1588 tới năm 1613 Thuận-hóa gọi ngài là Tiên Chúa.

2 - Đức Hy-Tôn Hiển-võn

Hoàng-dế. Làm chúa từ năm 1613 tới năm 1635, cộng là 22 năm. Nhà làm sứ gọi ngài là Phật-chúa.

3 - Đức Thuần-Tôn Hiếu-Chiêu Hoàng-dế. Làm Chúa từ năm 1636 tới năm 1648, cộng là 13 năm. Nhà làm sứ gọi ngài là Thương-Chúa hay là Công-Thương-vương.

4 - Đức Thái Tôn Hiếu-Triết Hoàng-dế. Làm chúa từ năm 1648 tới năm 1687 cộng là 39 năm. Nhà làm sứ gọi ngài là Hiển-Chúa.

5 - Đức Anh-Tôn Hiếu-Nghĩa Hoàng-dế. Ngài làm Chúa từ năm 1687 tới năm 1691, cộng là 4 năm. Nhà làm sứ gọi là Nghĩa Chúa.

6 - Đức Hiền-Tôn Hiếu-Minh Hoàng-dế. Làm Chúa từ

năm 1691 tới năm 1725, cộng là 34 năm. Nhà làm sứ gọi ngài là Minh-vương, ngài hưởng thọ được 51 tuổi, có đến 146 người con vừa trai vừa gái.

7 - Đức Túc-Tôn Hiếu-Ninh Hoàng-dế. Làm Chúa từ năm 1725 tới năm 1738 cộng là 13 năm. Nhà làm sứ gọi ngài là Ninh-vương.

Đức Thê Tôn Hiếu-võ-Hoàng dế. Làm chúa từ năm 1738 tới 1765, cộng là 27 năm nhà làm sứ gọi là Võ-Vương.

9 - Đức Duệ Tôn Hiếu Định Hoàng dế. Làm Chúa từ năm 1765 đến 1777, cộng là 12 năm, nhà làm sứ gọi là Huệ-Vương. Năm ất mù (1775) (Cảnh-Hưng 36) quân nhà Trịnh vào cướp đất Thuận-hóa, Đức Duệ-Tôn

lại vào xứ Nam-kỳ. Sau ngài nhường ngôi cho cháu làm Tân-Chánh-Vương. Còn ngài thì tung là Thái-Thượng-Hoàng. Đến năm Đinh dậu (1777) Tây Sơn nổi lên, ngài và Tân Chánh Vương đều bị hại ở Long-Xuyên.

Từ Đức Thái-Tồ đến Duệ-Tôn ống chung là 219 năm.

Triều đại Nguyễn từ Gia Long trở về sau :

1 - Đức Thế-Tồ Cao-Hoàng dế, niên hiệu Gia-Long làm vua từ năm 1802 tới 1819, cộng 18 năm. Kể luôn hằng ngày làm nguyên soái và xưng Vương ở Saigon vào năm 1778 cho đến năm 1819 cộng là 41 năm.

2 - Đức-Tháoh-Tồ nhào Hoàng dế niên hiệu Minh-Mạng, làm vua từ năm 1820 tới năm 1841, cộng là 21 năm.

3 - Đức Hiển-Tồ Chương Hoàng-dế niên hiệu Thiệu-Trị, làm vua từ 1841 tới năm 1847, cộng là 7 năm.

4 - Đức Dực-Tôn anh Hoàng dế, niên hiệu Tự-Đức, làm vua từ năm 1848 tới năm 1883, cộng 36 năm.

5 - Đức Cung-tôn Huệ Hoàng-dế, niên hiệu Dục-Đức,

MIDOL

TRỊ CÁC CHỨNG

ĐAU NHÚT, CẨM CÚM

DECAPAN

THUỐC THOA.CHUYÊN
TRỊ CÁC BỆNH NGOÀI
DA.

lên làm vua được ba ngày thì bị giết. (năm 1883) sau con ngài lên làm vua, (tức vua Thành-Thái) mới truy tên cho ngày huy hiệu trên đây.

6 — Đức Hiệp-Hòa, niên hiệu Hiệp-Hòa, lên làm vua được 4 tháng kể bị giết (1883)

7 — Đức Giang-Tân Nghi Hoàng-đế, niên hiệu Kiến-Phước, làm vua năm 1884, tới năm 1885, được một năm.

8 — Đức Hàm-Nghi, niên hiệu Hàm-Nghi, làm vua năm 1885, qua ngày 5 tháng 7 tây, kinh thành Huế thất thủ về người Pháp, ngài chạy vào núi kháng chiến sau bị Tây bắt đầy qua Algérie (Phi-châu).

9 — Đức Cảnh Tôn Thuần Hoàng-đế, niên hiệu Đồng Khánh làm vua từ năm 1885 tới năm 1889, cộng là 3 năm.

10 — Đức Thành-Thái, niên hiệu Thành-Thái, làm vua từ năm 1889 tới năm 1987 cộng 19 năm, kể ngài bị bắt buộc thoái vị, Tây dày ngày qua cù lao De la Réunion ở Phi-châu.

11 — Đức Duy-Tân, niên hiệu Duy-Tân, làm vua từ năm 1908 tới năm 1915, cộng 9 năm cũng bị phế, và bị người Pháp đày sang cù-lao De la Réunion.

12 — Đức Hoàng Tân Tuyên Hoàng-đế, niên hiệu Khải-Định, làm vua từ năm 1916 đến 1925, cộng 10 năm.

13 — Bảo-Đại, niên hiệu Bảo-Đại, làm vua từ năm 1926, đến 1945, kế phong trào cách mạng nhân dân nổi lên, nhà vua thoái vị...

Từ vua Gia-Long tới Bảo-Đại, cộng là 143 năm.



TỬ KIẾNG LÚP

TÓI KIẾNG HIỀN VI ĐIỆN TỬ

* CHU MINH THỦY

VÀO khoảng năm 991 sau Tây lịch, nhà vật lý và toán học Á-rập Ibn al-Haytham al-Hazin lưu ý tới khả năng phóng đại của loại kiếng mặt lồi. Có thể trước đó, người ta cũng đã biết và sử dụng, nhưng không ai có được chứng cứ. Kiếng lúp, do đó, được xem như thông dụng từ thời Trung Cổ, ở Âu châu.

Kiếng hiền vi thiêt sự được phát minh tại Hòa lan, nhưng không rõ do Zacharias Jansen vào năm 1604, hay do Cornelis Drebbel vào năm 1910. Nhưng chính Antonie Van Leeuwenhoek một người thợ dệt đã khai thác khả năng của nó đầu tiên, để vi vấn đề nghề nghiệp (quan sát các sợi chỉ trong vải).

Nhưng chỉ tới thế kỷ 17, kiếng hiền vi mới trở nên chính xác

và dễ dàng, Chánh nhò quang học gia Đức Ernst Abbe đã xây dựng lý thuyết về kiếng hiền vi, từ 1877 tới 1904, mà ngày nay người ta mới thực hiện được các kiếng tối tân.

Sau đó, Henry Le Chatelier sáng chế ra kiếng hiền vi *Métallographique*, có thể quan sát mặt đồ vật nào không thể rọi sáng xuyên qua. Kế đó R.A. Zsigmondy (người Áo) và H.F. W. Siedentopf (người Đức) chế ra *Ultramicroscope* vào năm 1903 có thể nhìn thấy loại vi trùng nhỏ hơn, đặt trên nền sậm màu. Qua năm sau, 1904, nhà vật lý học Đức Wolfgang-köhler chế ra kiếng hiền vi dùng tia cực tím để rọi sáng. Vào năm 1934, nhà vật lý học Hòa Lan Frits Zernike bày ra loại kiếng hiền vi «*A Contraste de*



phases, nhờ tách rời ánh sáng rời thẳng và ánh sáng tát, có thể thấy đồ vật mà khỏi cùn nhuộm màu (vì màu giết chết sinh vật).

Đại khái, kiếng hiển vi thông thường gồm 2 hệ thống kính: ống kính (*Objectif*) rời lớn để vật để trước mặt nó, và thị kính (*Oculaire*) là nơi ta đặt mắt vào, sẽ rõ lớn hơn nữa vật ta quan sát.

Sự phát minh ra kính điện tử có khả năng cô đọng hoặc làm lệch hướng các luồng điện tử — cũng giống như kính băng thủy tinh thu hoặc phóng lệch ra các tia sáng — là do công của nhà vật lý học Đức Hans Bush vào năm 1926.

Trong kiếng hiển vi điện tử người ta dùng các kính điện để cô đọng luồng điện tử. Kính điện thiệt ra là những vòng có điện âm, khiến các tia điện tử bị đẩy vào giữ vòng, cho tới khi ra khỏi kính điện. Sau đó, gặp các đèn diodes và ống điện tử giống như trong máy vô tuyến thu hình, hình ảnh được rõ lớn ra trên một tấm màn có huỳnh quang (y như trên máy vô tuyến thu hình).

Để cho dễ hiểu, chúng ta thử lấy đơn vị ly (mm) để làm chuẩn. Ly là đơn vị có thể dùng để đo các tinh thể tuyet (*bris taux de neige*), nếu ta chia làm 10, tức $1/10$ ly, thì đó là đơn vị dùng để các tế bào thực vật, hoặc nguyên sinh động vật (*Protozoaires*). Nếu chia làm 10 nữa, tức $1/100$ ly, thì đó là đơn vị để đo các huyết cầu. Nếu ta chia 10 nữa, tức $1/1000$ ly, hoặc micron, địa hạt của vi trùng và tinh thể kim khí. Như chúng ta biết, ánh sáng gồm những làn sóng có bề dài từ 0,4 tới 0,8 micron, do đó, kiếng hiển vi quang học không thể giúp ta nhìn thấy các chi tiết nhỏ hơn 1 micron được. Thông thường, kiếng hiển vi quang học chỉ có thể rõ lớn độ 2.000 lần hơn mà thôi.

Nhưng Pasteur, trong khi thí nghiệm, đã lưu ý tới giả thuyết có những vi trùng gây bệnh nguyên qua các màn lọc thông thường. Người ta đặt tên cho chúng là *Virus* (cực vi trùng). Muốn nhìn thấy chúng, ta phải lấy micron chia 10 để tới địa hạt của cực vi trùng sống trong động vật, và chia 10 nữa để tới địa hạt của cực vi trùng sống trong thực vật. Nếu chia 10 nữa,

ta sẽ thấy các phân tử, và chia làm 10 nữa, ta sẽ thấy nguyên tử. Đơn vị cuối cùng này được gọi là *Angstrom* (tên của một nhà vật lý học Bắc Âu) tức $1/1000$ micron.

Như trên đã nói, Hans Bush là người có công gây dựng lý thuyết, nhưng mãi tới năm 1932 kiếng hiển vi điện tử đầu tiên mới được hai người Đức khác, Max Knoll và Ruska hoàn thành. Năm 1961, nhà vật lý học Gaston Dupouy cải tiến, chế ra một kiểu mạnh có thể nhìn thấy vi trùng đang sống đựng trong hộp. Ở Toulouse (Pháp) hiện nay người ta đang sử dụng 2 kiếng hiển vi loại vừa kể. Người Nhật cũng bắt đầu chế tạo bán ra thị trường loại 3,5 Angstrom, nghĩa là nhìn thấy các phân tử gồm dài nguyên tử thôi.



TÂN - THẾ

Chuyện giả tưởng của TRẦN-LÊ-NGUYỄN-VŨ

NĂM 2070... sau Thiên-chúa giáng-sinh. Thế-giới buồn như địa-ngục. Nhân-loại sống mong-manh, tâm-linh xao-xuyến lo-âu. Hai cương-thỗ thù-nghịch chen nhau tranh bước tiến. Người ta gầm nhau, hầm-hù như loài sói dữ dành mồi. Những tia mắt hận thù, những bàn tay nắm chặt, chờ cơ-hội giáng vào mặt địch-thủ. Chiến-tranh lạnh lan-tràn từ Đông sang Tây, từ Nam lên Bắc. Mỗi phút sống nặng-nề như những tảng giá băng trôi giật từ Âu-châu sang Phi-Á; Mỹ-châu chập-chờn nôn mửa, mặt xanh xao, môi khô cứng, họa tận diệt ngày mỗi hiện rõ dần. Nhân-loại gầy-gò, đói tro xương. Ba phần tư ngân sách dốc cả vào lò sản-xuất khí giới giết người. Ngoài những bom nguyên tử, khinh-kí, người ta còn chế được một loại bom gọt là «Tiết-

chủng», mỗi quả không lớn hơn nắm tay, nhưng có thể giết hàng trăm triệu người trong nửa giây đồng-hồ. Hai địch thủ vẫn nhẫn nahn múa vút gươm nhau mặt. Nhân-loại cầu-kêu xin xoa bỏ hận-thù, bất tay sống chung Hòa-bình, ngỏ hầu tránh một cuộc tự-sát vô cùng thảm-horr.

Thuở ấy ở Việt-Nam có một nhà bác-học trú-danh tên Nguyễn-Vũ-Hoài. Ông tha-thiết thương yêu nhân-loại nên ngày đêm có công tìm tòi chế một bộ máy trù bom «Tiết-chủng». Được tin ấy, các nhà bác-học trên thế-giới đồ xô về Việt-Nam góp sức vào công cuộc nghiên-cứu. Trong các phòng thí-nghiệm lúc bấy giờ các nhà bác-học đủ mọi màu da chen vai thích cánh, làm việc bất kẽ giờ giấc để mong sớm hoàn-thành bộ máy cứu đời. Ở đây không

thù-hận, không phân chia chủng-tộc, tôn-giáo. Người niềm nở đón tiếp người, chia xé áo với người, xem người như em ruột thịt, hàng vạn cánh tay vươn lên, hiến cả tâm-trí lực cho lý-tưởng nhân-đạo. Nước tôi nghèo lấm, chiến-tranh đã gặm mòn, nhưng xin mời các bạn cứ vào đây. Các bà Mẹ của chúng tôi sẽ tân-tảo, không quản mệt nhọc, làm thêm thức ăn, may thêm áo rét cho chúng ta vì chúng ta là những đứa con hiếu-đạo, mang sứ mệnh cao-cả hiến thân giúp ích cho Nhân-loại».

*
Bác-học Nguyễn-Vũ-Hoài rời phòng thí-nghiệm, ngã người ngồi phịch trong chiếc ghế hành đặt cuối hành lang. Bỗng có bàn tay ai nhẹ-nhàng bịt lấy mắt chàng, đồng thời một giọng nói khàn khàn cất lên :

— «Mày thử đoán xem ai bịt mắt mày?» Hoài trả lời không do dự :

— «Duy chó ai», Duy là một nhà bác-học trẻ tuổi khác của Việt-Nam. Duy cả cười bảo Hoài: «Tao trông mày có dáng mèo lăm Hoài à! Mày cặm rui suốt ngày trong phòng thí-

nghiệm, không ngủ không ăn lờ đau thi mệt đấy. Mày cần phải giải-trí. Chiều nay đi chơi với tao chứ?».

— «Đi đâu?»

— Chúng mình vào núi săn chọi. Tao vừa mượn được ba con ngựa noi thật khoẻ. Nhường cho mày con ngựa bạch, tao cởi con ngựa hồng, còn con màu xám cho thằng Hubert, nó cũng thích đi săn lăm. Mày bằng lòng chứ?»

Hoài mỉm cười nhìn bạn gật đầu. Duy rời hành-lang ra đến cổng vườn còn quay đầu dặn với : — Mày nhớ ăn mặt gòn-gàng chờ bọn tao ở đây!»

Chiều hôm ấy trên lối cỏ mòn dẫn đến Thất-Sơn, ba nhà bác-học ghìm cương cho ngựa đi chầm-chậm, đưa mắt nhìn phong cảnh đẹp tuyệt-vời của núi-non trùng-điệp. Những cánh rừng mêt mông tiếp nối nhau chạy dài đến vô tận. Cây cỏ mướt xanh, hoa lá lung-linh, muôn màu chen chúc vươn lên trong nắng ấm. Hoài khe-kép ngâm một đoạn thơ của một thi-sĩ nổi tiếng ở thế-kỷ trước :

«Muôn màu chen dur lẽ dang-quang»

«Biển nước xanh lơ biển cát
vàng,»
• Hoa tím buông lời sờn cỏ
biếc,»
«Kia rừng trinh bạch đảo hồng-
hoang.»

Duy cười vang chếnhạo : —
«Cái thắng rõ lẩn-thẩn ; ở đây
làm gì có biển nước xanh lơ
biển cát vàng, làm gì có đảo
hồng-hoang kia ! Thi-sĩ ơi là
thi-sĩ ! ». Hoài cười xòa theo
bạn và đưa tay chỉ về phía anh
chàng Hubert đang dừng ngựa
hái mấy đóa Lan rừng xinh đẹp.

— «Wie schon sind deine
Blumen ! » Hubert cười trọi
như hoa trả lời Hoài bằng tiếng
Việt : — «Đẹp tuyệt ! Ở quê
tao cũng có nhiều hoa đẹp như
thế này. Mẹ tao thích hoa lâm.
Giá bà có được mấy đóa hoa
này thi mừng phải biết.»

— «Chốc nứa về mày nhô gửi
ngay cho Bà. Từ đây đến Bayern
chỉ mất không đầy nửa giờ, hoa
còn tươi chán Hubert à ! ». Hai
người đang nói chuyện hổng
giật mình : — «Đoành ! đoành !
đoành ! Duy bắn liền ba phát,
miệng hét vang : — » Hoài ơi,
đến mau ! Thỏ quá nhiều !
«Hubert thúc ngựa phóng lên
ruột theo chận đầu mẩy chú

thỏ đang chạy về phía chàng.
Hoài cũng vùn vụt phi ngựa
đuổi theo. Bỗng một con bạch
thỏ, lông trắng phau như tuyết
hiện ra trước đầu ngựa. Hoài
mỉm cười nói lớn : » — Chú
mày có chạy đằng trời ! «Chàng
đưa súng lên ngang tầm bắn
liền hai phát. Con thỏ bạch
không lui vào bụi rậm, vẫn
ngang nhiên chạy theo lối cỏ
mòn. Hoài bắn thêm phát
nữa. — » Trúng ! «. Chàng dừng
ngựa vạch cổ tim, tim mãi vẫn
không thấy. Hoài lẩm bẩm : —
Nhà chú trúng đạn lão-dǎo ngã
vào đây lủi đi đằng nào mà
nhanh thế ? «. Đột nhiên từ bụi
rậm bên kia, con bạch thỏ xuất
hiện, dừng lại một giây liếm
méo như trêu tức Hoài rồi vùng
chạy. Nhanh như cắt, Hoài
phóc lên ngựa đuổi theo. Con
bạch thỏ dần chàng qua mấy
cánh đồng, tiến sâu vào rừng.
Hoài quyết hạ cho kỳ được con
vật quý quyết này. Đoành !
đoành ! Đạn xé không khí rít
yang cả núi rừng.

— «Lần này thi chắc ăn rồi
nhé ! Món thỏ hầm rượu chất
ngon phải biết ! » Hoài vạch cổ
tim, lòng hồn hở như đứa trẻ
sắp được quà. Nhưng tim mãi
đến toát mồ hôi vẫn không thấy

xác thỏ đâu cả. Lúc ngoảnh lại,
hoàng hôn đã bao phủ núi rừng.
Lối cũ chỉ còn là một vệt trăng
lờ mờ quanh co giữa những
tảng cây âm-u. Hoài vội quay
ngựa trở về, nhưng bóng tối dày
dặc thêm, chàng không còn
nhận rõ lối đi. Chàng bèn nắm
cương dẫn ngựa lên một gò cao,
phóng tầm mắt ra xa quan sát
bốn phía. Sương lạnh thấm ướt
áo làm Hoài rùng mình. Trên nền
trời ánh trăng thượng tuần mờ
nhạt chênh chêch soi xuống
núi rừng hiu-quạnh. Đầu dây có
tiếng sột-soạt kỳ lạ, chàng giật
nhìn tay đặt lên cõi súng sẵn
sang đối phó mọi bất trắc.
Chàng cảm thấy mệt-mỏi, bụng
đói cὸn-cὸo,cõ khô bổng. Chàng
muốn hú thật to hy vọng Duy
Hubert đến tiếp cứu. Nhưng
hồn bে hiu quạnh, Hoài không
dám hú sỹ làm mồi cho thú dữ.
Bach mǎ đứng bên chàng thở
phi phò, phe-phầy đuôi như
muốn chia sót nỗi lo âu cùng
chủ. Chàng thót nhẹ lên lưng,
mở to mắt choc thủng màn
đêm, quan sát từng chòm cây,
từng chóp đồi ẩn hiện qua nền
trời đèn thăm, tay lăm-lăm cõ
súng vừa bảo vệ cho mình vừa
cho bạch mã. Chàng tự bảo sẽ
thức suốt đêm nay, mai sáng
tinh sương theo lối cũ trở về !

Đêm đã khuya, chòm sao Bắc
đầu nghiêng dần trên đỉnh núi,
bỗng Hoài thấy xa xa có ánh
đèn leo-lết như ánh lửa chài.
Chàng định thần nhìn kỹ lòng
phản vân tự hỏi không biết nhà
ai lại ở giữa núi rừng hiu-
quạnh thế này Hoài đoán có lẽ là
nhà của thợ săn hoặc của tiểu-
phu đồn củi. Chàng quyết định
đắc ngựa mò mẫm tiến về phía
có ánh đèn với hy vọng kiếm
được thức ăn và xin ngủ đỡ
qua đêm nay. Ánh sáng hiện rõ
dần màu xanh biếc như ngọc
thạch. Chàng đến sát nhìn kỹ
mới rõ là ánh sáng phát ra từ
một chiếc đèn lồng treo trước
động đá. Cửa thạch động hé mở
tự hao giờ. Chàng buộc ngựa
ở gốc cây, lách người tiến vào.
Hoài giật mình dừng lại. Trước
mắt chàng sừng sững cả một tòa
lâu dài nguy nga kiến trúc
theo lối cổ. Từng hàng cột lớn
như những đại thụ, chạm rồng
trò phụng, hùng vĩ lạ thường.
Mái lâu cao vòi voi tưởng
chừng vút đến cung mây. Một
mùi hương lạ thoảng vào khứu
giác, Hoài say sưa thở hút. Ánh
sáng của những ngọn đèn lồng
ngủ sắc treo trên cao, tỏa
xuống hoa viên mờ-ảo như
những tấm rèm khinh-khi. Cả

một rừng hoa muôn màu muôn vẻ dâng hương ngào ngạt. Hoài đoán bấy giờ này chủ nhân có lẽ đã yên ngũ tú lâu. Chàng định quay ngót trở ra ngoài trước thạch động chờ sáng sẽ hay. Nhưng trí tò mò thúc dục mãi, cuối cùng chàng bèn men theo bóng tối lần đến phía sau. Qua một căn phòng ở cuối hànlang, chàng thấy có ánh sáng. Tiếng đàn mong manh vút cao như mây vồn gió thoảng. Chàng ghé mắt nhìn qua khe cửa. Tim chàng như ngừng đập, lạ lùng chưa! Chàng ngờ mình chiêm bao. Trước mắt chàng hai cậu bé, mặt mày tuấn tú, mặc áo đỏ, tóc để trái đào, đang thông thả ẩn tay trên những phiếm đàn kỳ lạ. Tiếng nhạc mông lung rơi vào không-gian thăm-thẳm, nhẹ-nhàng như hơi gói. Bỗng một cậu bé ngừng đàn nói lớn: »Lạ thật! Tiếng nhạc đang cao vút bỗng nhiên trầm hẵn xuống. Chắc có tục-khách lén nghe đàn.» Hoài hết sức kinh-ngạc. Chàng rời chỗ đứng định luồn theo bóng tối trở ra. Chợt hai cậu bé khác mặc áo lục, chân đi hài cỏ, tay cầm lồng đèn, xăm xăm tiến đến phía chàng Hoài đưa người lên một nhánh cây định ẩn thân. Nhưng đã muộn. Hai cậu bé

đến trước mặt chàng cuối đầu thi lễ, cung-kính hỏi:

— «Thưa tôn ông có phải là nhà bác-học Nguyễn-Vũ-Ho-Sư-phụ tôi đang cho Xin mời tôn Ông vào «Hoài sợ-hãi đến cực-độ, mập-máy định hỏi gì, nhưng hai cậu bé đã thoăn-thoắt bước đi Hoài đành riu-riu theo sau. Hai cậu bé đưa Hoài qua không biết bao nhiêu phong-ốc trang-hàng cực-kỳ lộng-lẫy, lối đi phủ đầy gấm vóc, cuối cùng dừng lại trước một ngọc-thất nguy nga. Ánh pha-lê làm Hoài chói mắt. Lòng Hoài xao-xuyến tim đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực. Hoài đang bở-ngở thì hai cậu bé đã dục chàng quỳ xuống, đầu cúi sát đất, chấp tay vài lời.

— «Nhà bác-học hãy bình-thân».

Tiếng truyền nhẹ-nhàng nhưng trong-trẻo âm-vang như tiếng đại-đồng-chung Hoài ngược mắt nhìn lên. Trên chiếc ngai thất-bảo, một cụ già mặc đại-bảo xanh ngồi phe-phây chiếc quạt lông, trông phảng-phất dáng tiên-phong đạo-cố, quắc thước phi-phàm. Râu tóc bạc phơ nhưng da dê hồng-hảo, khuôn mặt đầy-dặn tươi-trẻ là

người. Hoài thầm nghĩ có lẽ già là một đạo-sĩ. Đạo-sĩ ớc xuống ngai tươi cười diu dàng đứng dậy chỉ chiếc cẩm, n bên cạnh: «Khách quý hãy tựa!» Hoài sững-sờ làm theo tư cái máy.

Bằng một giọng ôn-tòn đạo-sĩ ảng-giải:

— «Khách ngạc-nhiên cũng hỉ. Bần-đạo với khách không cùng một thế-giới. Khách đến tục-lụy. Còn đây là tiên-cảnh hẵn Hồng-trần. Nhưng Bần-đạo và khách vốn có nghiệp duyên với nhau từ tiền-kiếp. Hôm nay biết khách nhàn-du n-bắn, bần-đạo sai bach-thỏn đường mời khách đến đây làm-đạo.»

Hoài ngồi nghe không biết linh hay mơ, mãi một lúc sau chàng mới chấp tay cung kính hỏi:

— «Như vậy đệ-tử lạc vào thế giới của Tiên-gia?»

Đạo-sĩ mím miệng cười, tay vỗ nhẹ chòm râu bạc phơ như trước, dịu-dàng trả lời: «Vắng đây là thế-giới của Tiên-gia. Khách đến đây đã gần một đêm, dưới trán-thế mười năm đã trôi qua. Xúc động vì câu nói của

Đạo-sĩ, Hoài ra chiều suy-nghĩ. Chàng nhìn kỹ Đạo-sĩ một lúc lâu rồi thành-khẩn hỏi: «Đệ tử vốn thai-phàm mắt thịt, tâm-trí u-mê không hiểu nổi lề huyền-vi của Tạo-hóa, dám xin người chỉ-giáo cho: Có lẽ nào ngoài thế-giới hiện-hữu của loài Người còn có một thế-giới khác cao-diệu, huyền-bí quá phi-phàm nên vượt khỏi khả-năng khâm-phá của Khoa-học?».

Đạo-sĩ chợt nghiêm sắt mặt, đôi mắt trở nên lạnh-lẽo khác thường. Hoài kinh-hãi biết minh đã vô-tình hỏi một câu có vẽ hoài-nghi, xúc-phạm đến Tiên-Ông, nên vội cúi đầu chấp tay tạ-lỗi:

— «Đệ-tử kiếp trước hẵn đã dày công tu-niệm, mới có hạnh-nghẹ được bậc Tiên-trưởng cho gặp mặt. Hiềm vi danh-lợi bon-chen, ngu-muội không thấu rõ chổ cao-thâm, trót lỡ lời hỏi quá đường-đột, tội-lỗi biết lấy gì do dám xin Người rộng thứ».

Đạo-sĩ cười xòa, phe-phây chiếc quạt, nét mặt trở lại hiền-tử phiêu-diệu thoát-tục: «Khách chờ bận tâm! Khách là nhà bác-học quen nhìn thế-giới hữu-hình, suy-luận cẩn-cứ trên thực-nghiệm, trước những sự-

kiện khác thường làm sao tránh khỏi hoài-nghi. Nhưng có gì đâu mà khách không hiểu. Khoa học đã đặt chân đến Nguyệt-cầu, xuyên kim tinh Mộc-tinh, Hỏa-tinh và còn đi sâu vào không gian vô-tận để thám hiểm những hành tinh cách xa địa cầu hàng triệu năm ánh-sáng. Chúng sinh hăng-hà sa số ở khắp «Ba ngàn thế giới». Sách nhà Phật có nói đến, tuy là con số tượng trưng, nhưng cũng đủ để khách hiểu không phải chỉ có một thế-giới duy-nhất, mà có rất nhiều. Các thế-giới khác nhau ở chỗ Thanh-Trọc. Trọc thì lảng xuống ngưng-đọng lầm-lì giữa hạn-hữu ; nhân-quan nhỏ-hẹp nên không vượt khôi tầm-vóc vật-chất. Thanh thi phiêu-diêu bao-quát, bàng-bạc khắp nơi, thấu suốt cõi-kim từ chân tơ kẽ tóc, vô hình vô thể không bị gò-bó trong một hiện-tượng nào, do đó người đời gọi là «Trường sinh bất tử» nào có gì là lạ đâu. Mọi nguyên-lý của Vũ-trụ đều đơn-giản minh-bạch chàng có gì là huyền bí. Huyền-bí là do lòng Người u-mê lẩn-lội trong vòng vật-dục, ngay chính mình còn chưa hiểu nổi, thì làm gì quan-triệt được chuyện cao xa ngàn dặm ! Mà đã vật-dục thì

nạn binh-dao tất không tránh khôi. Nhân-loại xem nhau như cùu-hận, tàn sát lẫn nhau đến nỗi máu chảy thành sông xương chất cao như núi khiến kẻ tu hành động lòng roi lè. Đạo-sĩ ngừng nói, nét mặt trở nên mờ-hồ xa vắng. Nhưng niềm xúc-động không xóa nổi về thanh-thần, ung-dung luôn luôn phảng-phất trên khuôn mặt hồng-hào rạng-rỡ. Đạo-đồng pha trà mời khách. Hương trà thơm ngát, khói bốc lên từng cuộn chỏ bàng-bạc xoa chim vào hư-vô. Hoài hớp một ngụm nhỏ, qua khói cõi đã cảm thấy tinh-thần minh-mẫn, thoái-mai lạ-thường. Chàng chấp tay cung kính thưa

— «Chúng-sinh ngu-muội, chém giết lẫn nhau đến nỗi làm bận trí các bậc Tiên-trưởng đã lảng xa phiền-não tục-luy, thực tội lớn tày non. Nhưng thưa Người kiếp sống là một chuỗi dài tranh đấu, lầm lũm mệt mỏi, trách nhiệm nặng nề, chúng sinh cũng muốn dừng lại, ngặt nỗi trần gian không lối thoát.»

Đạo-sĩ có dáng ngâm-nghỉ, điều gì, giây lát mỉm cười đáp:

— «Khách là nhà thông-thi

juận đậm chí-lý. Nhưng khách quên rằng đường giải thoát vẫn có nhiều Duy chung sinh không đốt đuốc soi đường mà đi, quá ngu-muội ý-lại vào mạn thuyền cùu rồi, bấu-viu chiếc sào-té độ ngắn ngủi bấp-bênh với ý tưởng cầu xin, thụ hưởng, không hiểu rằng nguồn khô của minh do minh gây nên thì chỉ có minh mới dứt tuyệt được nó. Tự minh phải làm lấy.» Hoài cùu đầu linh-ý, tri óc miên man suy nghĩ Bên ngoài trời bắt đầu sáng Bình minh phớt hồng trên rặng núi xa. Nhìn qua vòm cửa nhỏ chàng thấy cả tòa thạch động lung-linh, bei trên biển mây kỳ-diệu. Mây bàng-bạc lướt đều những cuộn sóng ngà nhấp nhô tung tăng chạy dài đến vô tận Ánh sáng lùa qua khung cửa pha-lè phản chiếu thành muôn ngàn chiếc tán ngủi sắc dăng mac trên đầu Đạo-sĩ. Trước sân các đạo lăng xăng qua lại. Người chiết hoa bỏ vào những chiếc lồng xanh, vàng, đỏ, tim ; kẽ quét mây dọn lối, cây cỏ đua chen bên những rặng mờ vàng còn phủ đầy tuyết mịn trắng phau-phau. Hoài chưa bao giờ thấy cảnh nào đẹp như thế. Mãi ngàn-nghỉ nhìn, thần

tri bị cảnh-sắc thôi miên. Hoài giật mình, đạo-sĩ đến bên chàng từ bao giờ. dịu-dàng mời khách cùng bách-bộ ngắm cảnh bình-minh. Chàng ngoan-ngoán bước theo. Đôi «bốt» săn của chàng dẫm lèn từng cuộn mây óng-ánh, nhẹ-nhang như những bước chiêm-bao. Kỳ-hoa-dị-thảo, muôn hồng ngàn tia lần-lượt hiện ra trước mắt mong-manh huyền-ảo, khiến chàng tâm-tắc khen mãi. Đạo-sĩ chỉ về phía xa xa bảo chàng :

— «Kia là đỉnh KỲ-SƠN phong-cảnh hữa-tinh, mời khách qua bộ lèn chơi.»

Chàng nhìn đạo-sĩ lở vể kinh-ngạc. Núi cao thăm-thẳm vút khỏi tầm mắt kia, trèo lên thi biết bao giờ mới đến. Nhưng đạo-sĩ đã di động thảo hài thoản-thoát bước đi, uyển-chuyển nhẹ-nhang như mây khói. Lạ-lùng nhất là từ đêm qua Hoài không ăn uống, không nghĩ-ngợi, chỉ hớp một ngụm trà mà vẫn thấy sảng-khoái, thần-khí sung-mản, bước đi lẳng lảng phoi-phói dị-thường. Chẳng bao lâu lên đến đỉnh. Hoài nhìn ra xa thấy biển cát xanh lơ, mặt nước phẳng-li như tấm thảm nhung. Đạo-sĩ khoát

áo ngồi trên một tảng đá nhìn
Hoài âu-yếm : — «Có lẽ khách
mệt l้า ?» Hoài chưa kịp trả
lời, Đạo-sĩ đã chỉ tay nói tiếp : »
Bên kia là bờ GIÁC-HẢI nước
sâu đến muôn ngàn trượng bần-
đạo vẫn thường đến đấy bơi
thuyền rong chơi.

Sau lưng chúng ta là động
CHÂN KHÔNG cảnh-trí đẹp
tuyệt-vời.»

Hoài nhìn không chán mắt.
Dưới chân Hoài là bàn cờ to
rộng, đường nét sắc-sảo khắc
sâu vào đó trong như ngọc.
Đạo-sĩ mơ màng giảng-giải :

— «Thế-sự cũng như bàn
cờ, xóa đi lặp lại Dưới
ánh mặt trời chẳng có gì
mới-mẽ. Khách tràn-thể vừa là
quân cờ vừa là kẻ chơi cờ.
Đòn tất cả tâm-trí vào việc
thành bại. Nhưng thành bại
mà chi. Chỉ gây thêm kinh-cụ
phiền-não. mái tóc hầu cần, rút
cuộc tay trắng vẫn hoàn trắng
tay. Khách học rộng hiểu nhiều
chắc chưa quên những vì
vương-tử bách-chiến bách-thắng
A-Lich-Sơn. Thành-Cát-Tu-Hãn,
Nà-Phá-Luân.... đã một thời
ngang dọc quyền nghiêng thiên
hạ, bây giờ còn lại gì đâu, hay
chỉ là nấm mồ hoang chôn vùi
trong quên lãng ?».

Hoài ngồi nghe say-sưa, thầm
kiếp-sợ Đạo-sĩ là bậc thần
thông thấu suốt mọi việc của
trần-gian. Đạo-sĩ phóng tầm
mắt nhìn ra xa, chiếc đai-bào
xanh màu nước GIÁC-HẢI bay
phất-phơ trong gió sớm. Hoài
chắp tay kính-cần thưa : —
«Đến đây thấy phong-cảnh và
được nghe những lời chỉ-giáo
cao-siêu của Người, đệ tử lòng
thấy thanh-thoát phiêu-diêu,
không còn muốn trở lại chốn
phồn-hoa tràn-tục nữa. Khổ nỗi
còn có Mẹ già. Và chí-nguyễn
giúp đời chưa thành-đạt...». Đạo-
sĩ cười ngắt lời chàng :

— «Từ lúc khách đến đây, ở
hạ-giới đã hơn mười năm trôi
qua. Biết bao nhiêu thay đổi. Sự-
nghiệp của khách cũng theo thời
gian mà biến-dịch. Tro bụi sẽ
trở về với tro bụi, Chẳng bao lâu
nữa sẽ đến giờ tận-thế...»

Hoài giật bắn người, chăm-
chăm nhìn vào mắt Đạo-sĩ,
miệng lặp lại :

— «Tận-Thế ?».

(Còn nữa)



Buồn vô duyên

Đêm trai nhỏ nghỉ yêu mình chi la,
Nghe nỗi buồn man mác ở đâu đây ?
Trời bốn hướng không dung sâu giăng lai.
Anh diễn cuồng nghỉ nhớ những vòng tay.

Đã trót yêu nhau thì duyên thì nỡ,
Duyên nợ rồi năm tháng vẫn vì nhau.
Chuyện bây giờ mơ ước những mai sau,
Đời vẫn đẹp như thỏa con gắn bó.

Nghĩ suy đã lắm lần không dám nói,
Ngôn ngữ còn diễn tả được hay sao ?
Ơi tình nhân ! Xin đôi phút nghẹn ngào
Anh cúi mặt một mình ngồi tâm sự.

Đêm từng đêm, nghĩ yêu mình vô kẽ,
Trại thật buồn, nghe cõi độc vây quanh.
Trại thật buồn, anh thức suốt thâu canh,

Những mơ tưởng chừng như bùng lớn dậy !



Anh vẫn biết, thật tình, anh ích kỷ,
Chỉ mình em, chỉ riêng mỗi mình anh.
Hai đứa mình, và gió nhẹ, trăng thanh,
Và hạnh phúc trăm năm, đời rất đẹp !



Nhưng mơ ước chỉ là câu chuyện hảo,
Anh làm gì để giữ được em đây ?
Anh làm gì cho đẹp những vòng tay
Tình tự đó vẫn còn là hiện tại ?



Nên những lần nhìn em anh ái ngại,
Nghĩ thua buồn đành úi mặt làm ngo
Đến với anh, em dù chẳng hững hờ
Ân ái lắm ! Thật tình, ân ái lắm !



Chuyện gì nữa ? Ngoài anh, anh vẫn biết...
Vậy mà anh nào nói được bao giờ ?
Ù thì đã mang thân làm nghiệp dĩ,
Nói làm gì cho thêm chuyện, o ho !



Những lần nhìn em trong vòng tay kẻ khác
Anh chỉ buồn — Nghĩ cũng thật vô duyên !
Anh chỉ buồn — Và rượu uống như đén,
Say chênh choáng vẫn thấy mình vô vị !

LÀ THƯ PHÁP QUỐC

Tướng nhảy dù tổ chức đại - nhạc - hội Pop

□□□ NHUYỄN-KHẮC-TIẾN-TÙNG

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8 tại Aix-en-Provence xảy ra 1 chuyện (xôn xao) trong giới hành chánh địa phương, trong giới trẻ hâm mộ nhạc Pop về vụ sà soạn Đại nhạc hội của Clément, 1 sĩ quan già thuộc binh chủng nhảy dù đã từng tham chiến tại Đông Dương.

Chả là viên cựu tướng lãnh có tài kinh doanh và óc tổ chức này khi quyết định tổ chức 1 cuộc tụ tập giới hâm mộ nhạc Pop khắp nước Pháp và cả Âu châu tại Aix-en-rovence đã bị nhà cầm quyền địa phương phản đối. 1 trong những lý do chính được viện ra thuộc địa hạt luân lý : khi số thanh thiếu niên tóc dài tiền sử tụ tập quá

nhiều tại đây thế nào cũng xảy ra những vụ say sưa khởi thuốc cần sa và những vụ hành lạc tập thể, trao đổi ái tình kiểu thời Cộng-sản nguyên thủy. Người ta nói đến 1 lý do thầm kín khác khiến nhà cầm quyền địa phương cấm đại nhạc hội Pop này, đó là nỗi lo lắng những Đại-nhạc-hội mùa hè với các tác phẩm cổ điển đứng đắn vẫn thường được tổ chức trong vùng sẽ mất khách hàng khi các bóng dáng hip-pi xuất hiện ở Đại-nhạc-hội Pop tại đây làm giảm vẻ trang nghiêm thanh lịch thường lệ đi. Tướng Clément nào phải tay vừa. Miền Nam có tướng ham nhảy đầm, mê cờ bạc thì Miền Nam Pháp cũng có (tướng Pop) quyết

thực hiện nhạc hội Pop cho bằng được. Ông tướng Pop này bèn viết 1 đơn thỉnh nguyện lên Tổng Thống Pháp quốc để ngũ Cộng hòa Pompidou yêu cầu can thiệp. Riêng với nhà chức trách địa phương đã viện những điều lệ lắt léo từ chối không cho mình tổ chức (Đại nhạc hội), tướng Clément bèn vẫn xin phép tổ chức nhưng đổi tên thành «Những cuộc hòa nhạc kéo dài» (vì ông định tổ chức tiền mấy ngày đêm.)

Về vấn đề trật tự ông đã cất đặt sẵn 1 đội tuta như 1 loại cảnh sát từ gồm những tay em làm việc cho ông, những anh hùng đã từng phục vụ dưới trướng hồi ông chưa bị De Gaulle cho về hưu sớm vì ngai ngồi ông đã tham dự cuộc đảo chính ở Algérie năm xưa. Đoàn người giữ trật tự này lên tới 300 mạng, đủ sức can thiệp trong những trường hợp cần thiết. Sau bao lần qua tiếng lại rút cuộc «những cuộc hòa nhạc kéo dài» đã được phép tổ chức, những khác với dự định, tướng nhảy dù Clément đã phải bế mạc sớm hơn 24 tiếng đồng hồ vì lý do... thiếu khán giả. Ông tướng Pop dự tính số khán giả trẻ trung cuồng nhiệt tham dự

lên tới 100.000 trong khi sự thực chỉ có 10.000 mạng kéo nhau tới «chung vui», nghĩa là chỉ bằng 1/10 thôi.

Trong số đó tới một nửa muốn nghe những bản nhạc bóng chày nhưng không thích mất tiền mua vé nên áp dụng chiến thuật «coi cop». Giá vé vào cửa mắt quá với túi tiền giới híp-pi (55 France) thêm vào sự chống đối kéo dài của chính quyền địa phương đã khiến Khách mờ điệu e ngại cất công đi vô ích một khi nhạc hội của Pop bị cấm. Đó là 2 lý do khiến Ông tướng nhảy dù không đạt được dự tính của mình. Tuy nhiên Ông cũng tuyên bố mọi việc đều tốt đẹp và lấy làm sung sướng vì đã quy tụ được số lớn giới trẻ. Viên tướng già mê nhạc Pop còn nói: «Chúng tôi đã chứng tỏ được rằng ở Pháp nhạc Pop cũng có 1 số thính giả lớn lao».

Có lẽ tướng Clément nói không ngoa vì ngay ít ngày sau, mùng 5.8.70 một hội lớn về nhạc Pop khách được tổ chức ở Biot, 1 địa điểm nhỏ thuộc miền Tây Nam nước Pháp.

Các nhà cầm quyền địa phương ở miền Nam nước Pháp

đã có cái nhìn khác hơn với những buổi tổ chức nhạc Pop may khi qua kinh nghiệm ở Aix-en-Provence họ thấy sự xâm nhập của những kẻ khuấy động thiên tả cực đoan vào đám thính giả trẻ tuổi không đáng ngại như họ lo lắng. Thực tế ở Aix-en Provence chỉ có vài màn khuấy động sơ sơ của mấy Ông «cách mạng» còn vác loa hò hét lăng nhăng đòi lời và ít vụ Híp-pi rủ nhau thoát y một cách vô hại thôi. Cho nên có những người như viên thị trưởng Nice —

mặc dù bảo thủ — đã tìm cách làm giảm bớt sự chống đối những buổi nhạc Pop như kiểu ở Aix-en-Provence vừa rồi.

Có thể nói tới 1 tương lai ở Pháp ?

NGUYỄN-KHẮC-TIẾN-TÙNG

Đa Đen Làm Sao Trắng

Thí dụ : những dân tộc ở Bắc Phi, họ là những dân tộc da màu (đen) thì không làm sao cho trắng được.

Điều dân tộc Việt Nam, vốn là dân tộc da vàng. Tuy nhiên, có những người vì phải xê dịch nhiều hoặc vì quá lam lũ làm ăn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt nên màu da đen sạm. Trường hợp này làm cho hết đen được, bằng cách : tuyệt đối ở trong mát 1 tháng, nắng tắm và kỳ rửa mặt bằng khăn nhám.

Ở các nước văn minh có bào chế kem và phấn đặc biệt, dùng nó không bị nắng ăn chỉ hiềm giá rất đắt. Ở Việt Nam vừa sóng chế được thử kem và phấn vừa để trang điểm vừa có công dụng chống nắng như vậy, nhưng giá trị thì rất bình dân. Đó là CRÈME THORAKAO.

Nền mỹ-thuật CỐ - ĐÔ HUẾ

* TÍN KHANH

(Tiếp theo P.T 253)

Trong một quốc gia nghèo, nền mỹ thuật cũng nghèo.

NHỮNG ai từng am hiểu sâu sắc nền mỹ-thuật Trung-quốc hay Nhật bản có lẽ bao môi khinh bỉ trước những tác phẩm quá tầm thường nền mỹ-thuật cố đô Huế.

Thái độ ấy của các nhà khảo cổ từ các nước xa đến tuy hép hời nhưng không có gì là lạ vì kả năng mỹ thuật của Huế chỉ có thể thôi.

Đe đương nhiên là nhà mỹ-

thuật Huế đã lưu lại được trong các tác phẩm dựa theo mẫu mực của nhà tiền bối tất cả những cái gì đã đòi hỏi một sinh lực sáng tạo kỳ tài, những cái gì đã nói lên được uyên thâm của tư tưởng hay cả những cái gì khó khác trong kỹ thuật.

Không cần những họa phẩm tiếng tăm xưa của các tay sỹ Trung hoa hay Nhật bản hoặc những tượng đồng khổng lồ với nét đúc tinh vi duyên dáng. Cũng không cần những bức hoành sơn thết xinh đẹp, những đồ bằng ngọc quý giá hay các thứ hàng lồng lẫy mới nói

lên được một đường lối mỹ thuật riêng, sâu sắc tinh xảo của Việt Nam hay nói riêng của Huế.

Với một quốc gia nghèo, tất nhiên nền mỹ thuật cũng nghèo nàn. Người Việt-nam đã học hỏi của Trung quốc trong phạm vi phuơng tiện kinh tế của họ cho phép và khi họ sáng tác những cái gì quá to lớn, những vật quá quý giá, e rằng giá bán ra sẽ không bù đắp lại công phu.

Hơn nữa, có thật óc sáng tạo về mỹ thuật của người thợ Việt-nam có thấp kém hơn người Trung quốc hay Nhật không?

Người nào lấy cái quá khứ làm thước đo vị lai sẽ có thể nói rằng nhà nghệ sĩ Việt-nam không có một quan niệm về mỹ thuật và một bàn tay tuyệt hân bằng Trung quốc hay Nhật.

Đó là một nhận xét nông nổi nếu họ chịu khó đi sâu vào nền mỹ thuật Việt-nam và khả năng so tận của người thợ Việt.

Ví dụ trình độ mỹ thuật ấy còn xa vời đối với một nền mỹ thuật cao, rộng, vĩ đại hiện xim, di nữa, cũng đáng được

nghiên cứu kỹ lưỡng và cứu ra khỏi quên lãng để một ngày kia khỏi bị cảnh «thất kỵ truyền».

IV. — CÁC ĐỀ TÀI TRANG TRÍ.

I — Mặt vồng và hối văn.

Đối với các đề tài trang trí bằng nét thẳng đường cong đơn thuần trong các tác phẩm mỹ thuật hay kiến trúc tại cố đô Huế, việc phân xếp thành từng loại cho đúng đắn là một điều rất khó.

Các nghệ sĩ, thợ nề, thợ chạm v.v... và cả các người khác cũng một nghề thường không thống nhất với nhau về các danh từ của các đề tài. Có khi cũng gần như một loại họ lại phân ra thành nhiều loại. Có khi khác loại, họ lại đặt cho một tên chung.

Đa số trong những người thợ này là những tay khà tài ba, có từng loạt mẫu đề tài. Họ thường làm đi làm lại các mẫu ấy, có khi thay đổi chút ít theo sở thích riêng bằng cách hoặc lấy những chi tiết của một mẫu khác ghép vào mẫu mình, tô điểm cho thêm đẹp.

Nếu tính cờ họ đứng trước



Rùa đội bia

một tác phẩm trang trí bằng các đè tài khác lạ, họ sẽ ngờ ngác không biết phải gọi là tên gì.

Sở dĩ có sự hiểu biết nồng cạn ấy là do ít học thức hay do sự đào tạo, không phải bằng lý thuyết cơ bản mà trong kinh nghiệm truyền khẩu nhất là trong các đè tài thuộc loại cầm thú, thảo mộc hay các loại chũ.

Trong các đè tài theo hình thức «hình học» nét thẳng

đường cong ấy, ta có thể chia ra làm 3 loại : Mặt vồng, hình tròn và hồi văn.

Mặt vồng.

Mặt vồng có nhiều hình thức. Thường thường là hình thoai, lúc ngắn lúc dài, các cạnh bằng nét thẳng. Cũng có khi cạnh hơi cong vào hay cong ra.

Sở dĩ đặt tên là mặt vồng là vì hình thức giống y như mặt lưỡi hay vồng nhất là khi cạnh

bơi cong.

Mặt vồng không khi nào được trình bày trọn vẹn, nhìn vào không được mỹ quan, cho nên người ta kết thêm hoa lá và thường dùng làm nền trong các tác phẩm chạm trổ sơn son thết vàng như khung các bức hoành phi, mặt trái và mặt phải linh-xa v.v.

Mặt vồng lục giác và tam giác.

Mặt vồng hình lục giác (6 cạnh) gọi là kim qui vì giống vảy rùa thường dùng để kê trên nền nhã hay làm nền một tác phẩm. Hình thức này lúc được dùng một mình khi có đinh kèm hoa lá.

Những đồ vật xưa bằng xa cừ thường hay dùng hình thức trang trí này như nắp quả, nắp hộp, khay rượu khay trà v.v.



Tho (sách) và bút.

Trong các bình-phong bằng vôi, ở các phần chạm lọng, các hình lục giác kia lại dài minh, khi thì riêng một mình khi có xen kẽ những hình thoai nhỏ. Cũng có nơi người ta đắp hình lục giác chồng chất lên nhau thành những ngôi sao rất duyên dáng gồm những hình thoai do các hình lục giác cắt cạnh nhau. Loại trang trí này gọi là «Kim qui cải»

Mặt vồng không đều đặn nhau, thường gọi là mặt rạn. Trên thực tế đây là cách trình bày lá đào theo lối kiều-thúc-hóa.

Kiểu này cũng còn gọi là «Kim qui thất thế» (hình lục giác không còn nguyên hình).

Mặt vồng tam giác gọi là «Nhân tự» vì nó tượng trưng chữ nhân là người. Hình thức

này thường dùng làm nền các tác phẩm, lúc đẽ đơn, lúc đinh thêm hoa lá.

Mặt vồng hình tròn và hoa thị.

Mặt vồng hình tròn gọi là Kim tiền (đồng tiền vàng). Hai vành tròn theo hình «vành khăn» (vòng tròn đồng tâm) là vành ngoài của đồng tiền và 4 vòng tròn khắt cắt vành này ở 4 điểm bằng nhau và gây thành một lô vuông đều cạnh cong ở giữa.

Hình Hoa thị cũng là hình thức các vành tròn tiếp hay cắt nhau và cũng gấp nhau ở một điểm chung và gây ra tại điểm ấy trung điểm cửa một ngôi sao có 4 hoa. Hình tròn càng nhiều cắt nhau càng tạo ra nhiều hoa. Hoa hồng vàng không mấy khi dùng đẽ làm đền tài trang trí vì hình thức không đầy đủ.

Ở Trung-việt, người ta thường cắt vỏ mõng của quả hồng lột ra từng phần hình dài cạnh cong thành hình một ngôi sao dán vào vách hay cửa.

Quả hồng (Trung-việt gọi là quả Thị) nhờ có vỏ có chất dẽ dán vào gỗ hay vôi rất đinh

và thành ra ngôi sao hoa thị nên nghành trang trí ở Huế dùng hình thức này dưới danh từ Hoa-thị.

Cũng như các loại mặt vồng trên, hoa thị thường làm nền và cũng có khi thêm hoa lá.

Song hườn, Liên hườn.

Còn có thứ mặt vồng Song hườn (2 vòng tròn) hay Liên hườn tức là những vành tròn nối tiếp và cắt nhau. Hai loại này là biến thể của Hoa thị, kiểu thức hóa bằng những hình tròn gài nhau hay nối tiếp nhau.

Mặt vồng là một đền tài trang trí tượng trưng bao hàm nhiều ý nghĩa luân lý như tình bằng hữu, nghĩa vợ chồng, tình đoàn kết chặt chẽ bất khả phân, tình thần tương trợ nhau v.v...

Nó thể hiện dưới nhiều hình thức :

— Hai vòng tròn cắt nhau ở 2 điểm hay biến thành hai hình lục giác cân cắt nhau.

— Lại có hai hình vuông dựng đứng theo góc tréo nhau thành hình thoi hoặc trong hai hình vuông ấy có một hình chia làm hai phần và cắt hình kia ở 4 điểm.



— Có hình thức mặt vồng gọi là «dây thát» gồm có 5 hình thoi tréo với nhau ở giữa, 4 góc 4 hình thoi khác.

— Còn một loại nữa là những đoạn vòng tròn kéo dài ra hay hình khuôn thuần cắt nhau và giáp nhau góc uốn tròn.

Thường thường các mẫu trên được trình bày đặt trên một tảng cây giữa một bức hoành

phi chạm. Bên trong là chữ Tho, kiểu thức hóa bằng một hồi văn cuộn lại hay bằng những hình vẻ khác. Đền tài này gọi là «song thợ» (Hai chữ thợ).

Một mẫu khác gọi là (Vạn thợ)! Theo cách trình bày thì một trong hai vòng tròn, hồi văn cuộn lại thành chữ Vạn (viết theo thể cỗ tự) và trong vòng kia là chữ thợ.

Tất nhiên đây là lối tượng trưng cho lời chúc tụng sống lâu.

Hồi văn.

Những đầm tài trên đây dù trình bày đẹp cũng chỉ đóng một vai trò phụ. Đầm tài quan trọng hơn là hồi văn.

Theo tiếng Trung quốc. Hồi văn là một «nét dài vò tận» khi cong khi gãy, khi tréo khi dài, kéo ra tùy theo ý muốn của nhà nghệ sĩ.

Hồi văn có nhiều hình thức :

— Hồi văn chữ Á (chữ nho, hình giống thập tự nhưng nét rộng bản hơn) thường dùng để làm nền. Có người gọi là Hồi văn Chữ Thập.

— Hồi văn chữ Vạn, chữ vạn của Nhà Phật hay chữ vạn của Đảng Áo đe.. Hitler. Mẫu này cũng thường dùng làm nền, bên trên tô điểm thêm hoa.

— Hồi văn chữ Công (hình chữ H đặt nằm) và hồi văn chữ Đinh (hình như chữ T) giống hồi văn thường dùng ở Tây-phương (grecques) có nhiều loại, thường dùng để trang điểm các khung hoành phi hay khung phong cảnh lúc đơn độc, lúc có chen thêm đôi chi tiết.

Hồi văn đơn giản thường dùng không có tên gọi riêng. Người thợ khéo tay hay dùng loại hồi văn này cho chạy trên khung hay ở một góc trường, bình phong v.v. hoặc chạm trổ ở cuối một đòn tay, hoành tử, cuối đường quyết mái nhà ? Cũng có lúc dùng làm quai lọ, bình trà, chân bàn ghế, khung phía trong của một tấm hoành phi v.v., nói tóm lại trong mọi trường hợp cần phong phú hóa đầm tài trang trí.

Thường thường ở chân Hồi văn, người ta thêm vào những trái tròn hay tua lòng thông.

Có khi các nét hồi văn chen lẫn với lá, gọi là «hồi văn lá». Cũng có khi biến ra thành «Rắn đầu rồng» thì gọi là ». Hồi văn hóa giao, «minh uốn tròn như hình lòn khói cuộn..

— Còn một hình thức hồi văn nữa theo kiểu dây chuyền thường dùng để viền các cạnh bàn.

Cao đê kỷ.

Có khi một cái ghế, bàn hay một cái kệ là một hồi văn tượng hình bằng nét lớn. Các loại này tên gọi là Cao đê kỷ (bàn có mặt cao mặt thấp) hay

gọn hơn là Cao đê (cao và thấp)

phong phú, duyên dáng và nhất là rất mỹ-thuật.



Cũng có những mẫu có thêm nhiều chi tiết như hoa, lá, thú vật như sư tử kỳ lân, sóc v.v. để tô điểm thêm các bức hoành phi.

Nói chung trong trường hợp nào, hồi văn cũng là một đầm tài

NHẠC ! NHẠC ! NHẠC !

— Nhạc hay nhất !

— Giá hạ nhất !

— Đủ mọi loại nhạc !

Riêng nhạc Việt, kỹ-thuật thâu hay hơn bằng cái (master tape).

Xin mời tới :

PHONS'S RECORDING SHOP
102/5 TRƯƠNG-MINH-KÝ, GĐ

(Trương-minh-Giảng nối dài)

Thâu băng lớn và cassette, âm-thanh nồi và trung thực.

Bài chánh tả của vua TỰ ĐỨC

□□□ THÁI-BẠCH

MỘT buổi sáng nọ, sau khi mǎn triều, vua Tự-Đức liền họp các ngài mǔ cao áo rộng lại để bàn chuyện văn thơ, chuyện văn thơ phù phiếm trong khi cả nước đang nhao lén vì vận mạng quốc gia chông chênh như trứng đê đầu gày, trước sự đe dọa của bọn thực dân xâm lược Pháp.

Nhà vua cùng các quan bàn chuyện, từ chuyện Tam Hoàng, Ngũ đế, chuyện Hán, Đường, Tống, Nguyên đến các chuyện văn thơ Lý-Bạch, Đỗ-Phủ... đều được đem ra thảo luận, rất mực

sôi nổi. Trái lại, chuyện nước mình, cả vua lẫn quan, đều ù ù các cạc, nhất là tình hình lúc đó, các họng đại bác của giặc Tây từ ngoài biển cứ găm vào gần mãi.

Để thử tài các quan, nhà vua có đọc hai bài ám tả không dấu đề, bài thứ nhất gồm 4 câu thơ sau :

Lâm vũ lâm ly lý lý đường:
Minh minh bỉnh chúc chiếu
âm dương.
Tri khu thương hạ công
danh quán.
Khứ thủ ly bì đắc kỷ cường.

Bài thứ hai cũng 4 câu :

Tiên hà tá hán khởi ư
phong,
gian nhập trùng vi nhiêu
trưởng trung.
Bát luân huân tiêu phản
khoái lực,
hết văn hán tin tự tiêu
không.

Bè tò tài mẫn tiệp, các quan già trẻ thi nhau viết ý viết đề. Sản cái đầu óc quen thuộc với các bộ Tàu, ngài nào ngài ấy ưng tưởng bài thứ nhất có hĩa đại khai :

Nhà Lý-Đường gấp lúc
như mưa dầm đèn tối,
những bày tôi cầm máy ám
tương soi sáng, và những
gười rong ruổi đó đây
tanh dẹp bọn Danh, quán,
trù đầu trù, da hỏi được mấy
đi?

Và, bài thứ hai có nghĩa
tóm tắt :

Ông Tiêu-Hà giúp nhà
Hán ở đất Phong, không
cần sức mạnh của Phàn
khoái, chỉ nhờ tài Hán-Tín
ta xong hết mọi việc.

Với những thành ngữ
nhan nhản trong hai bài như
Lý đường, Danh quán, Tiêu-
Hà, Hán-Tín, Phàn-Khoái;
thôi đích thi, nếu không
phải nói về sự tích nhà
Đường, nhà Hán, còn chi
chi vào đó ? ..

Tuy vậy, trong số các ngài, cũng có nhiều tay thấy đột ngọt, sinh nghi, tự nghĩ : «chẳng lẽ nhà vua lại đọc ám tả đê thế này», ý hắn còn mánh lới gì nữa?.. Vì thế, có cụ vừa bóp trán suy nghĩ vừa viết, và có cụ không viết.

Nhà vua ngồi trên sập
ngự vừa đọc vừa mỉm cười.
Nhưng nào biết cười ai?
Phải chăng là cười những
ngài không viết được chữ
nào?

Viết xong, các quan đệ
lên. Lúc đó, những ngài viết
được mới chết điếng người
ra; không dè, tất cả đều
sai bét sai be...

Ở bài thứ nhất ; chữ «ly lý
đường» là trong vườn mận ;
«âm dương» là tiếng kêu ;
«danh quán» là sầu chuỗi ;

không phải nhà Lý-Đường ;
máy âm máy dương ; tên
Dang tên Quán...

Tức là bài thơ «soi ếch».
nếu đem dịch Nôm có nghĩa
là :

Vườn mận đêm mưa nước
nhợt nhầy.
Thắp đèn soi khắp chỗ kêu
đây.
Bắt trên bắt dưới sâu từng
chuỗi ;
Chặt thủ lột da mẩy chả
đầy

Ở bài thứ hai ; chữ «tiêu
hà» là tèu chuối, lá sen .
Phong là gió ; Hán là nô ;
Hàn tin là tin lạnh, hơi lạnh ;
Phàn khoái là hun đốt ;
không phải ông Tiêu-Hà,
đất Phong, nhà Hán. Ông
Hàn-Tin, người Phàn-Khoái.

Tức nó là bài thơ «con
muỗi» nếu đem dịch nôm,
có nghĩa là :

Bé chuối dài sen nỗi cánh
vung ;
Bay vào màn trường đốt
lung tung.
Chẳng cần phải tổn công
hun đốt :

Hơi lạnh đòi con tầu ^{tầu}
_{cũng}

Các ngài nào hạ bút ^{thao}
thao, bấy giờ mới dò ^{mặt}
lén như Quan-Công uống
rượu. Và nhà vua khi chấm
mới xếp làm 3 hạng !

Hạng kém là hạng ^{nghe}
đọc hạ bút viết liền.

Hạng khá là hạng ^{suy}
nghỉ rồi mới viết.

Còn hạng giỏi là hạng ^{bỏ}
trắng không viết chữ nào.

Các quan ai nấy đều phục
tài chơi chữ của nhà vua ;
choi khăm đến thế, quá
thần tình !

Đó câu chuyện «không
viết được là giỏi» vậy đó

Kể nhắc chuyện này thà
nghỉ cũng phục tài văn
chương của vua Tự-Đức
như các cụ đương triều đã
phục. Nhưng không thích,
vì chẳng thấy gì, khả dĩ gọi
là giúp ích cho quốc gia,
dân tộc đang trong lúc đầu
sôi lửa bỏng.

Than ôi !

Giá phỏng nhà vua giỏi

thời vụ, cũng như giỏi văn
chương ; biết thử tài thực
thông chánh trị, quân sự,
kinh tế, xã hội của các đình
thân lúc đó như thử tài văn
chương thì đâu đến nỗi sau
nay phải ta than nỗi nê :

Vũ tướng tiêu sầu duy
hữu tửu.
Văn thần thoái lỗ cánh
võ thi.

Khá tiếc lắm vậy thay !

THÁI-BẠCH



THƯ LÂM ĂN THỦ QUÁN

231 - 233, Phạm-Ngũ-Lão

Điện thoại : 25861

NHÀ IN - XUẤT BẢN - CUNG CẤP VẬT DỤNG VĂN PHÒNG
CÓ XƯỞNG MÁY CUNG CẤP PHÙ HIỆU, CỜ HIỆU ĐOÀN,
NHẴN CỒ ÁO, (ÉTIQUEITES) MÀU ĐẸP BỀN, KHÔNG PHAI
Gởi tiền thanh toán xin chuyển vào Truong-mục Bru-diện

Saigon T/TM 2.701 THƯ LÂM ĂN THỦ QUÁN



Tiếng nói của gái trai thế - hệ

Dè muôn đời thơ ta bắt tận

●●● TRẦN HỮU NGHIỄM

Tử lâu mình không viết được gì. Thật ra không phải hoàn toàn không có những rung động — những thôi thúc — những cầm bút ngồi xuống viết không ra chữ ra câu. Buồn chán đi lang hoài cả thành phố đều biết mặt — các sạp báo đều quen thuộc tên đọc báo cộp Trần hữu Nghiêm. Tôi trở về

với xóm nhỏ đường Bùi Thiên Tây lộc, căn nhà gió trong thơ vẫn tôi tôi trời trước — dè ngồi và nhìn ở đây, có nhiều nhất là gió, thứ đến là ruộng lúa, ao hồ, trẻ nhỏ. Như cảm quê hương ngày nào. Tôi thấy mình thích ở đây — trời trăng mây nước.

Những khóm tre già là những

tình tự của những cặp tình nhân. Minh thi cô đơn — những bước chân đã đi lang hồn như những nẻo đường thành phố.

Những buổi chiều ngủ vui — chui ra nhà sách — những tờ mới ra — Tin tức chiến tranh Cam bốt — những hồn loạn ở hạ nghị viện — và cuộc bầu cử bá phần thượng nghị viện. Mấy ông chính chí chính em tuyên bố thế này thế nọ. Ông nào lên, cứ giành nhau mà lên. Trần hưu Nghiêm này không nói gì đâu. Tự do mà.

Tuổi trẻ bây giờ đang muôn bao động. Những cuộc biếu tinh đốt xe, đánh đậm và mấy ông cảnh sát dùi cui lựu đạn cay mặt nã. Thương phenzhenbinh. Ồ, ôi đất nước này nguy to rồi. Văn nghệ cũng chun vào chính trị, đảng phái. Bọn chòi văn nghệ Huế mấy lâu nay cũng ra tuyên ngôn, tuyên ngót. Chẳng có cái gì đáng giá cả. Tất cả, chỉ là trò hề. Đừng xia vớ mấy chuyện đó, hỏi mấy ông văn nghệ cầu danh kia oi.

Trở lại mình — mấy lâu không viết được gì — Về đây, ở đây làm thơ có được không — cho ai nhỉ? thơ ta bây giờ đã

cạn? Tự nhiên thấy lo âu — em — em ở đâu — em nào? hay... trời

*
Bây giờ — ở đó muôn đời thơ ta đạt dào — em bên bờ xanh — thật gần và thật xa — ta nhìn — chỉ xin được nhìn để làm thơ để ca tụng em như ca tụng một nữ hoàng — như ca tụng hằng nga.

Xin cho tôi ở đây thật hiền và thật thơ xin được yêu em để muôn đời hồn thơ này bất tận.

Tôi cầm bút trở lại, yêu em yêu thơ và yêu đời hơn.

26-6-70

TRẦN HỮU NGHIỄM
(Huế)





Giờ giới nghiêm ở Huế

Huế — mười một giờ đêm
Từ xa nghe súng nổ.
Đài phát thanh loan tin:
Sáng nay ta thắng trận.
Vừa mười một giờ đêm.
Còn giới nghiêm vừa hó.
Không ai đi ngoài đường
Một lạnh lùng ma quái
Vừa mười một giờ đêm
Kẽm gai rào thật kín
Những họng súng sáng lên
Và mắt ai tìm địch
Mười một giờ đêm nay
Sao ta nghe buồn ngủ
Quê hương nào thanh bình...

TRẦN-HỮU-NGHIỄM

quê hương ngàn năm Huế

CHIỀU QUỐC HỒN VĂN

Nguyên tác bằng chữ Hán của nhà Tiền bối
Cách-Mạng Mai-Sơn Nguyễn-Thượng-Hiền

● ● ● Bài dịch của NGUYỄN-QUANG-TÔ

Lời người phiên dịch.

Trong những tài liệu đấu tranh cách mạng Việt-Nam
còn lưu hành, chúng ta nhận thấy có 3 bài văn vần
có nội dung Chiêu hồn nước.

Bài thứ nhất thể lục bát, dài câu. Tác giả là Cụ Nguyễn-
Quyền, tức Huấn-Quyền, quê ở tỉnh một nhân vật quan
trọng trong phong trào Đông-Kinh Nghĩa-Thục. Cụ làm
chiêu hồn nước này năm 1907 để cung ứng cho nhu
cầu tuyển vận của phong trào.

Bài thứ hai thể song-thất lục-bát, dài câu. Tác giả là
ông Phạm-tất-Đắc, quê ở tỉnh Hà-Nam, một thanh niên ưu
 tú trong phong trào đòi án xá cụ Phan Sào-Nam và truy
tệ Cụ Phan Tây-Hồ. Chính vì sáng tác bài Chiêu-Hồn
nước này mà ông đã bị thực-dân Pháp bắt cầm tù và chết
trong nhà lao. Họ Phan làm bài này năm 1927, khi phong
trào cách mạng Việt-Nam đang ngày càng được «lớp trẻ
tham gia, trong và sau cuộc đòi án xá Phan-Sào-Nam và
truy điều Phan Tây Hồ».

Riêng bài Chiêu-quốc-Hồn văn này, nguyên tác bằng Hán-văn, thể Phú-đô-puren. Tác giả là Cụ Mai-Sen Nguyễn-Thượng-Hiền, tục gọi là Cụ Nghè Liên-Bạt (vì quê ở làng Liên-Bạt, thuộc tỉnh Hà-đông). Cụ là một nhân vật quan trọng trong các phong trào Đông-Du (1904-1908) và Quang-Phục (1912-1924). Bài này được Cụ làm năm 1917 khi Pháp đang gấp khó khăn trong cuộc chiến tranh với Đức. Nhưng cách mạng Việt-Nam lại đang gấp thoái trào.

Có 3 bài Chiêu hồn nước, mà hai bài đã bằng tiếng Việt. Thấy vậy, chúng tôi cố gắng phiên dịch bài này theo thể song thất lục bát. Hy vọng rằng thiện chí của chúng tôi sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn tân học trong việc nghiên cứu đối chiếu 3 bản Chiêu hồn nước của chúng ta.

Vì khuôn khổ, và nhất là vì chủ trương của tờ PHÒNG, chúng tôi rất tiếc không thể sao chép nguyên tác chữ Hán. Chúng tôi chỉ xin phiên âm lại mà thôi.

Nguyễn-Quang-Tô

Duy niên, nguyệt nhật, Việt-Nam quốc dân, Nguyễn-Thượng-Hiền, cẩn dĩ nhất phiến đan tâm, mẫn thiền hận huyết, chiêu ngã Việt-Nam quốc hồn nhi cáo chi viết :

Ô hô ! quốc chí lưỡng gian
đại tiêu tuy thù, mạc bất hữu
kỳ quốc hồn, duy ngã Việt độc
vô, Phỉ ngã quốc chí vô hồn !
nhân tính thực ngu, duy lợi thị
thị ; duy danh thị xu. Dỉ siêm
đu vi đất kẽ, thị trung nghĩa vi

úy đô. Bất tri bang quốc sáu
diệt chi khả thống, dản tri thần
gia phi hoãn chi kham ngã.
Đương quốc cứu chí nhiều bi
thực hữu cơ chi khả đỗ. Họ
ngò quần khả dỉ phục Sở ; phản
ngô lực khả dỉ chiêu Ngò. Nhì
nãi hồn hồn mặc mặc, triều
diêm mờ du. Mị dịch giả dỉ vạn
kẽ ; ứng nghĩa giả vò nhát phu.

Ai hỉ tai ! Cử quốc giai
bí tri văn sĩ ; Khả quái giả ! bí súc

như khuyên trung đôn ; nhì
thật chí nhược viễn hạ câu.

Ô hô ! quốc do tại hỉ ! hồn
tắc yên tò ? Kim ngả đăng cao
phát thanh dỉ hô ! Tây-Cổng
chi vực, Đông-kinh chi khu.
Hoan Ái chi diền, Hương Bình
chi đô. Khởi vô nhất nhị nghĩa
số, niệm quốc nạn dỉ khuôn
phù ; khởi vô nhất nhị di dân.
Sách nghĩa niệm dỉ tri khu. Ư
đi tuyệt chủng tộc chí sĩ ; ư dì
tỷ son hà chí ô !

Ô hô ! hồn như hà tri, hạp
quai lai hổ ! Anh phong kính
khí, phản kỳ chân ngô. Vật trầm
luân ư nô giới, ô thủ phát phu ;
vật bài kẽ ư lộ định, nhục thủ
đầu lõ.

Quy tai ! quy tai ! niệm nhỉ
tiên tò : Nhược Lê Thuận-Thiên
để chi phá địch ; Nhược Trần
Hưng-Đạo Vương chi cầm hồ !

Quy tai ! quy tai ! thị nhỉ lân
cánh : Nhược Trung-quốc chi
phản hung võ vực ; nhược Nhật
bản chi xưng hung ư hải ngung.

Thiên nhân, vạn nhân, các tề
nãi tâm ; nhât nãi lực, kiến nãi
lịch, hoảng nãi mô. Sứ thế giới
chi nhân gai lái mục viết : Bỉ
Việt Nam giả kim dỉ năng phản
nhân độc lập, bất cạm vi Pháp-
Lan-Tây nhân vĩnh thế chi nô.

Ô hô ! Đồng bào ! Ngã
nguyệt từ thiên niên linh minh
chi quốc hồn, tại nhỉ tráng khí
chi xuy khur, hoác nhiên lại tò.
Bất tuân bỉ nhất ban tru tâm,
cầu phế, nô nhan, tỳ tất dỉ cầu
tò.

Nguyễn-Thượng-Hiền

BÀI DỊCH

Của Nguyễn-Quang-Tô

Hôm nay ngày.... tháng....
năm.... Tôi, Nguyễn-Thượng-
Hiền, nhân danh một người dân
Việt-Nam : Dâng tâm lòng son
sắt, giỗc bâu mau hậu ngập trời,
kêu gọi hồn nước Việt-Nam mà
thura rằng :

Than ôi ! nước có nước nhỏ
nước lớn khác nhau, nhưng
thầy đều có quốc hồn, chỉ nước
Việt ta lại không ? Phải đâu
nước ta không có quốc hồn,
chỉ vì người nước mình đang
ngu muội : đam mê danh lợi
trau chuộng nịnh hót. Thấy
gương trung nghĩa thì run sợ,
không dám nghĩ tới cái thảm
họa diệt vong của đất nước
giống nòi, chỉ biết lo chuyện
vinh thân phì gia,

Hiện nay kẽ thù chúng ta đang
thảm bại, là một cơ hội ngàn

năm một thuở để chúng ta khôi phục lại đất nước :

Hợp quần để phục Sở ; phán nghĩa đế bại Ngô (là những bài học lịch-sử của chung). Tại sao ta cứ mít mù cảm lặng, chỉ biết vào luôn ra cúi, ton hót kẽ thù, không có lấy một người dám hy sinh ứng nghĩa. Thiệt là đau đớn tủi hổ. Chẳng trách gi chúng coi người mình như heo nuôi trong chuồng, ngựa buộc dưới càng xe vậy.

Than ôi ! Nước Việt-Nam còn đó ! mà hồn nước Việt-Nam ở đâu ?

Nay tôi xin trèo lên cao, kêu gọi (cử quốc Đồng-bào) : Bắc từ Hà-nội, Nam tới Sài-gòn ; băng qua vùng Thanh-Nghệ-Tỉnh, cho tới chốn Bình, Ngự đế đô, hả lại không một ai dám hy sinh vì nghĩa vụ đứng dậy lo toan đại cuộc diệt thù cứu nước, rũa nhục cho giống nòi, non sông được nứa sao ?

Hồi ôi ! hồn đi đâu vắng ? sao chẳng về mau, đem chí cả tài cao, phụng thờ chính nghĩa. Đầu óc ấy không thể lâm li mãi kiếp vong nô.

Về mau ! về mau ! quốc hồn oi. Sao chẳng biết soi gương tích sỹ của Tiền nhân : Nào Lê-

Thái-Tô đuối giặc Minh ; Nào Hung Đạo Vương diệt Mông C

Về mau ! về mau đi ! quốc hồn oi ! Hãy trông gương những nước láng giềng. nào Trung Quốc khởi nghĩa Võ-Xương, nào Nhật bản huy hoàng ở Lã-Thuận. Nghìn người muôn người, nếu chúng ta biết đồng tâm cộng lực, vào việc diệt thù cứu nước, tất nhiên nhân dân thế giới đều phải thán phục mà nói rằng :

«Đã đến lúc dân tộc Việt-Nam quật khởi, giành lại đất nước quê hương, không còn cam chịu cúi đầu làm nô lệ cho người Pháp nữa».

Hồi quốc dân đồng bào ! Tôi hy vọng rằng : Anh hồn thiêng liêng của tổ quốc bốn ngàn năm lịch-sử, sẽ nhớ chí khi oai hùng của con dân nước Việt hàn hít tiếp sức mà sống lại.

DECAPAN

THUỐC THOA.CHUYÊN
TRỊ CÁC BỆNH NGOÀI

DA.

Đã đến lúc chúng ta không thể cam tâm, cúi đầu làm nô lệ mãi cho giống người lòng lang dạ hổ hành hạ dày vò chúng ta mãi.

Bài dịch theo thể văn song thất lục bát

Hôm nay ngày... tháng... năm... con dân nước Việt Nam là Nguyễn-Thượng-Hiền kinh cần dâng tấm lòng son, nặng bầu huyết hận, chiêu hồi Nước mẹ Việt-Nam mà thưa rằng :

Dù cường giới nhỏ to có khác,
Riêng quốc hồn, có nước nào không,
Vậy mà đau đớn cỗi lòng
Việt-Nam nước mẹ như
không có hồn,
Gãm suy lại quốc hồn còn
đó,
Chỉ tại người mình quá
ngu mè ;

Mịt mù tiếng thị điệu phi
Lợi danh chỉ những ham
bè giành nhau.
Kẻ nịnh hót xôn xao đắc ý ;
Đường nghĩa trung vừa
thấy, tránh xa ;
Thương đau thay kẻ nước
nhà
Vinh thân vui thú, phì gia
thỏa lòng.

Lúc địch quốc thế cùng lực
bại
Rõ cơ trời thuận lợi về ta,
Hợp quần, giành lại nước
nhà,
Ngoan cường tranh đấu
tiêu ma giặc thù.
Có sao chỉ mít mù cảm
lặng ?
Sóm lại chiều ngọt giọng
nịnh đua
Theo thù, trăm kế ganh
dưa
Vì nói ứng nghĩa, trông chưa
một người
Thảm thiết nhỏ sống đời
đau nhục
Mà xem ra dân nước biết
đâu
Trách chi được lũ giặc thù
Xem mình heo chó, dẽ hầu
khác chi.
Ôi ! Nước đó, hồn đi đâu
tá ?

MIDOL

TRỊ CÁC CHỨNG
ĐAU NHÚT, CẢM CÙM

Trèo lên cao, miệng há kêu tên :
 Đông Kinh, Tây-Cổng mấy
 miền
 Diển-Hoan, Hương-Ngự dải
 liền nước non.
 Há không một tâm hồn
 nghĩa sĩ
 HÁ không người nắng
 nghĩa «di dân»
 Trì khu quốc nạn ưu càn
 Nước non rửa sạch muôn
 phản nhuốc nhớ
 Hồn tinh chura ! Chùn chờ
 chi nữa
 Về mau đi ! Phò trợ non
 sông
 Hiện ngang kính khi anh
 phong
 Cơ sao đầu cúi cam lòng
 vong nô
 Về, về mau ! Nhớ xưa Tiên
 tổ,
 Nhớ vua Lê diệt lũ quân
 Minh
 Cầm Hồ truyền tiếng ny
 linh
 Nhớ vua Hưng-đạo ra binh
 mấy lần
 Về, về mau ! Trong lán bang
 quốc
 Kia Trung-hoa thể nước
 phản hung

Kia trong Nhật-bản riêng
 vùng
 Khắp nơi thế giới anh hùng
 xưng danh
 Ngàn mươi người kết tình
 tâm lực
 Càng chung lòng mưu chước
 càng cao
 Khiến cho Thế giới trong
 vào ;
 «Việt-Nam Dân-tộc tới trào
 phản hung
 Tiếng giành độc lập vang
 lừng
 Phải đau chịu mãi trong
 vòng thuộc Tây»



Hồi đồng bào lòng nồng giải
 tỏ,
 Bốn ngàn năm nước tổ hồn
 thiêng
 Những mong tráng chí vươn
 lên
 Hồn ơi sống lại, linh thiêng
 hãy về
 Lẽ đau chịu chết một bể
 Cam đời tôi mọi bể sói
 lang.



NẮNG TIỀN CÂY TÁO

Truyện cổ xứ Bohémie

TRƯ VŨ thuật lại

THƯỚ xưa có hai ông vua. Một ông vua thì minh triết, nhân từ, được cả thần dân mến yêu, một ông vua vốn là phù thủy thì ngu si và độc ác, luôn luôn gieo tai rắc họa cho mọi người. Ông vua này thù ghét ông vua tốt vì những đức tính rạng rỡ của đối phuơng, và lòng thù ghét đó càng tăng vào lúc ông vua tốt cưới được người con gái mà chính ông cũng từ lâu thầm yêu trộm nhớ.

Bấy giờ ông vua xấu bèn thề sẽ trả thù và để có thể thực hiện điều đó, ông cưới một người đàn bà cũng phù thủy như ông nhưng tài ba còn cao siêu hơn ông và lòng dạ còn độc ác hơn ông. Ông vua tốt có một người con trai, hoàng tử Chourina, khôi tuấn, anh hùng và cũng minh triết, nhân từ như vua cha vậy.

Một hôm hoàng tử Chourina, trong một cuộc săn bắn, say mê theo đuổi một con nai để rồi lạc mất bọn tùy tùng. Thừa cơ hội đó ông vua phù thủy bèn hóa thành rồng nhảy tới chụp lấy đối phuơng.

Vào buổi tối con quái vật trở về đến cung điện của nó, ngâm trong cái mõm khổng lồ chàng hoàng tử con trai của kẻ thù, giờ đây đã kiệt lực, tả tội. Những kẻ có mặt ở trong cung điện đã đón tiếp sự trở về của con quái vật bằng những tiếng reo hò mừng rỡ. Ông vua phù thủy, sau khi đã «nhả» chàng hoàng tử xuống nền cung điện, bèn hiện nguyên hình, chống nạnh mà nhìn, «đưa con của kẻ thù» bằng đôi mắt đỏ như hai cục lửa. Về phần chàng hoàng tử, những tiếng reo hò la hét đã làm chàng tỉnh lại ;

mở mắt ra, chàng thấy những bộ mặt độc ác và thù hận bao quanh ; tuy nhiên trong số đó, nếu từ ông vua phù thủy cho đến bà vợ (cũng phù thủy) và hai cô gái đầu đền tiếp đón chàng với bộ mặt dữ dằn thì trái lại, riêng một thiếu nữ trẻ tuổi — mà chàng tin ý đoán ngay ra là nàng Công Chúa Út — lại không «tham dự» vào cái không khí chung rất đỗi dã man và kinh tởm đó, đã giữ một gương mặt nghiêm trang và nhìn chàng bằng đôi mắt xót thương dịu dàng.

Sau đó người ta đưa chàng hoàng tử vào nhốt trong một cái hầm tối tăm do bần và chỉ thí cho chàng mỗi ngày một mẩu bánh mì mốc và một bát nước lạnh cầm hơi,

Song mỗi buổi tối, Otolienka, nàng công chúa út nhân từ, đã lén đem đến cho chàng Chourina một bình rượu ngon và những dĩa thịt rừng thơm béo vì nàng đã đem lòng thương yêu chàng ngay từ phút giây gặp gỡ đầu tiên. Một hôm ông vua phù thủy lấy làm ngạc nhiên mà nhận thấy rằng, thay vì gầy ốm, gầy tu nhẫn của ông ta vẫn sờn sơ khỏe mạnh ! Ông ta bèn sai gọi chàng đến trình diện mà hùng hổ bảo rằng :

— Nay cái thằng chó con kia ! mi đã ăn hại của ta nhiều quá rồi, ta đâu có nợ nần mi mà phải nuôi mãi một cục nợ như rứa ! Bây giờ ta bắt mi phải làm việc. Mi hãy đi theo con đường mòn trước mặt kia, dẫn đến một khoảng rừng thưa. Mi hãy đem theo một cái cuốc và trồng lấy cho ta một trăm gốc mận. Ta muốn một trăm gốc mận đó phải mọc lên, sinh hoa và kết trái trong vòng một đêm. Sáng mai, mi hãy đem mận chín về cho ta; bằng không mi hãy liệu lấy cái thàn hồn !

Chourina vâng lệnh ra đi, lòng nặng chịu cơn tuyệt vọng. Đến khoảng rừng thưa, chàng bắt đầu cuốc như một cái máy. Nhưng chỉ một lát, chàng đã chán nản ném cây cuốc xuống đất, ôm đầu than thở :

— Dù ta có nỗ lực thế mấy cũng là vô ích. Thôi đành chịu chết thôi !

Thót nhiên chàng nghe một giọng trong trẻo vang lên :

— Chourina ! Chourina ! Em được sai đem đến cho chàng một bát thịt cóc để dùng bữa ăn trưa, nhưng em đã liệng nó đi rồi. Đây là thịt heo ram và bánh mì «mới ra lò còn nóng

». Anh hãy ăn đi, anh yêu dấu !

Nó là Otolienka, người thiếu nữ đẹp nhất trần gian. Chourina tiếp đón nàng với niềm vui và hy vọng, và kể cho nàng nghe sau đuôi sự sự về công việc chàng phải làm, nhưng cô công chúa út đã cười vui vẻ :

— Chàng cứ việc yên tâm mà dùng bữa đi ! Em đã tiễn liệu mọi việc và đã lén đánh cắp chiếc đũa thần của mẫu hậu, sẽ giúp chàng hoàn tất cái công việc khó khăn kia đúng hạn kỳ !

Thế là đôi lứa trẻ tuổi ngồi bên nhau và bắt đầu dùng bữa ăn trưa với thịt heo ram và bánh mì vàng rum, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Sau đó Otolienka cầm chiếc đũa thần gõ lên mặt đất, và lập tức, những cây mận bắt đầu mọc lên một cách kỳ diệu để rồi chỉ trong thoáng giây sau, đã trở thành những gốc mận sum suê. Hạn nàng chuồn đi sau khi đã chúc chàng may mắn.

Chourina ở lại một mình nơi khoảng rừng thưa và suốt đêm chàng đã thíc để hết nhìn những gốc mận lại đến nhìn những vì sao trên trời mà nghĩ

đến người yêu xinh đẹp.

Sáng hôm sau, ông vua phù thủy đã ngạc nhiên đến suýt nữa thi vuốt chửng luôn cả cục xương gà trong bữa ăn sáng khi mà Chourina xuất hiện, đi vào với một giỏ mận chín vàng trên tay.

Ông hầm hừ nói :

— Được lắm, được lắm. Nhưng mà bốn phận của mi chưa xong đâu. Bây giờ ta sai mi, hãy trở lại nơi khoảng rừng thưa đó và trồng cho ta hai trăm gốc nho. Và sáng mai mi phải đem về đây cho ta một giỏ nho chín !

Chourina sợ đến run cả người khi nghĩ rằng lần này Otolienka sẽ quên chàng. Nhưng chẳng bao lâu, nơi khoảng rừng thưa, giọng trong trẻo của nàng công chúa lại vang lên :

— Chourina, Chourina, em được lệnh đem đến cho chàng một đĩa thịt rắn nhưng em đã ném bỏ đi rồi. Đây là một con gà to thịt rất mềm và đĩa bánh ngọt làm với mận mà chúng ta đã trồng hôm qua !

Hai người bạn trẻ, một lần nữa, lại ngồi ăn uống vui vẻ bên nhau, vừa ăn vừa kể cho

nhau nghe những kỷ niệm thời thơ ấu. Đoạn Otolienka cầm chiếc đũa phép gõ lên mặt đất và những cây nho liền mọc lên, hớn hở xanh tốt. Thoáng một cái, những trái nho tròn mọng đã chín cành.

Chourina thức trắng một đêm để nhìn những vì sao tung bừng khiêu vũ trên vòm trời cao trong lúc mà nàng gió thủ thỉ kẽ cho chàng nghe về chuyện Otolienka, người yêu xinh đẹp của chàng.

Sáng hôm sau, ông vua phù thủy đã ngạc nhiên tối nỗi làm rót bể cả ly rượu bia cầm trên tay : Chourina đã xuất hiện trước mặt ông với một rõ nho đầy, trái nào trái nấy no tròn, chín mọng.

Một lần nữa, ông vua phù thủy lại hầm hừ nói :

Được lầm, được lầm ; nhưng mà mi chó quá tự tin ở cái tài tháo vát của mình với ! Ta còn một việc cho mi làm đây : hãy đi tới khoảng rừng thura, nghiền ba tầng đá bên cạnh cây lê liêu ra thành bột để... làm bánh mì cho ta ! sáng mai, ta muốn có một ổ bánh lớn và dòn !

Chourina vừa bước chân đi vừa ca hát. Mụ phù thủy nhìn

theo chàng bằng cặp mắt hung ác và ngòi vực. Câu chuyện giờ mặn và rõ nhô đối với mụ thái đáng ngờ. Mụ tên tiếng bao chồng :

— Ông à, tôi nghĩ là Chourina không thể làm được những việc phi thường đó một mình. Lần này tôi sẽ đích thân mang đồ bữa trưa cho nó, còn con bé Otolienka thì....

Ông vua phù thủy ngắt lời vợ.

— Bà nói gì thế ? Bộ bà điện rồi hả ? Otolienka là đứa con gái ngoan của chúng ta, làm sao bà có thể nghĩ nó được ?

Nhờ lòng tin của ông bố vua phù thủy mà thêm một lần nữa Otolienka lại được sai đến với Chourina. Thêm một lần nữa, Chourina lại được nghe cái giọng trong trẻo của Otolienka vang lên vào buổi trưa hôm đó.

— Chourina, Chourina, em được lệnh đem đến cho chàng một đĩa thịt kỳ nhông nhưng em đã ném bỏ đi rồi. Đây là một tô thịt thỏ rất mềm và một đĩa bánh ngọt làm bằng bột và nho tươi mà chúng ta trồng ngày hôm qua !

Hai người bạn trẻ ngồi lại bên nhau ăn uống ngon lành và

trong bữa ăn Otolienka đã kể cho Chourina nghe về sự nghi ngờ của bà mẹ phù thủy của nàng. Sau đó, chàng và nàng đi đến quyết định là sẽ dắt nhau đi trốn vào tối hôm sau.

Đoạn, cũng như hai lần trước Otolienka dùng chiếc đũa phép sủa bà mẹ gõ lên ba tầng đá để biến chúng thành bột mì ; và từ bột mì thành một ổ bánh dòn và dòn».

Sáng hôm sau, khi Chourina đem ổ bánh đến trước mặt ông vua phù thủy, ông này đã ngạc nhiên đến độ suýt tí nữa thi... tự tử vì đã uống trộn cả một hủ rượu đặt trên bàn.

Vừa say tí bỉ ông ta vừa lè nhẹ nói.

— Hừ ! Thời đi đi, thằng nhỏ ! Đì nghỉ ngoi đi. Ta nhìn nhận là mi... hừm.., không đến nỗi tệ lầm !

Khi Chourina vừa khuất dạng, ông vua phù thủy quay lại nói cho vợ biết quyết định của mình là nội trong đêm nay sẽ đem luộc «thằng nhỏ» trong cái vạc dầu của ông !

Mụ vợ phù thủy bỗng moll đậm :

— Nếu ông mà nghe lời tôi

thì «thằng nhỏ» đã bị buộc chín từ lâu rồi, đâu còn tối ngày nay để làm ông cứ phải lo lắng bức mình mãi như thế này !

Rất may cho Chourina là Otolienka đã đoán được tất cả.

Nàng bèn báo trước cho Chourina biết là chính nàng sẽ nhận lãnh cái phận sự luộc người đó và dặn chàng hãy yên tâm.

Vào lúc nữa khuya, lúc đầu trong vạc bắt đầu sôi, thay vì thúc ông bồ vua-phù-thủy dậy, Otolienka len lén mở cửa nhà giam cầm tay Chourina dần ra ngoài. Nàng khẽ nói vào tai chàng :

— Chàng hãy hứa với em, là sẽ yêu em trọn đời nhé !

Chourina vội vàng hứa với tất cả nhiệt tình. Bây giờ, với chiếc đũa phép Otolienka bèn vạch lên mặt đất một vòng tròn nhỏ lèn đó một bãi nước bot, đoạn sau đó làm phép tự biến và biến Chourina thành hai con bồ câu, vỏ cánh bay vù ra cửa sổ.

Một lúc sau ông vua phù thủy thức giấc lên tiếng gọi Otolienka :

— Otolienka, Vạc dầu đã sôi
chưa hả con ?

Bà nước bọt trong cái vòng
tròn do chiếc đũa phép vạch
ra ban nãy lên tiếng đáp :

Dạ sôi dạ sôi !

— Otolienka, con chưa dậy
sao ?

— Dạ dậy, dạ dậy !

Đến phiên mụ — hoàng-hậu-phù thủy lên tiếng bảo con gái :

— Ofolienka, đem chiếc áo
dài đến cho mẹ !

— Dạ, lát nữa ! dạ, lát nữa !

Tức giọng trả lời lững
khờng của Otolienka, mụ phù
thủy nổi nóng la lên :

— Coi kia cái con khỉ, sao
hở nay mày có vẻ ngoi ngác
như mắt hồn thế hả con ?

Lạ xong mụ vùng dậy rảo
bước xuống bếp, noi đẽ cái vạc
dầu mà vợ chồng mụ đã ra
lệnh cho nàng con gái út đun
sôi lên để họ có thể đem cuộc
sống gã từ nhân con trai của
thù nhân họ ; nhưng, hối ôi !
mụ đã không nhìn thấy ai cả,
cả con gái cưng lẫn kẻ thù. Vốn
là phù thủy cao tay, mụ đoán
biết ngay sự thật. Giận dữ, mụ

toác hoặc cái mõm rộng toà lòi
như cái ống nhỏ, héto lớn vào
mặt ông chồng :

— Nay ông già lú lẩn, thế là
con gái cưng của ông đã đái
«thẳng nhở» trốn đi mất rồi !
Ông còn tin nó nữa không ?
Thật là tức chết đi được !

Ngừng lại một giây để thở
hồng hộc lên vì tức giận, mụ
phù thủy lại cất cái giọng thê
thê mà thúc dục chồng :

— Kia, ông còn chờ gì nữa
mà không đuổi theo bắt chúng
nó lại ? Bộ ông mất hồn mai
vía rồi à ?

Ông vua phù thủy, vừa tú
vừa thận, vội rùng mình rời
cái biến ngay ra thành một đám
mây trắng mà bay vọt lên trời
nhắm đuôi theo cặp trai gái bòn
đào.

Đúng lúc đó, ở một vùng trời
xa nhiều dặm, Otolienka lên
tiếng nói với người bạn
đồng hành :

— Chàng ơi ! nguy rồi ; em
nghe nóng ở má bên trái, đó là
diềm triệu chứng tỏ là có người
đang đuổi theo chúng ta. Chàng
hãy quay lại nhìn phía sau thử
xem ?

— Anh chỉ thấy một đám mây
bay về phía chúng

— Vậy thì chúng ta hãy dừng
tại đây.

Otolienka dùng chiếc đũa
hép gỗ lèn mặt đất và lần đó
mag hóa thành một cánh đồng
lúa trong lúc Chourina thì hóa
thành một bác nông dân.

Đám mây trắng hạ xuống đất,
ông vua phù thủy lấy lại hình
người và lên tiếng hỏi :

— Nay chú kia, chú có nhìn

thấy một cặp trai gái sang trọng
và xinh đẹp chạy qua đây
không ?

— Thưa không ạ ! Từ ngày
cánh đồng lúa này bắt đầu gieo
mạ cho tới nay tôi không hề
thấy một người nào đi ngang
dây cả.

Ông vua phù thủy, mặc dù
tất cả pháp thuật cao cường của
ông, vốn không phải là kẽ sảng
tri cho lắm, và ông ta đành lủi
thủi-ôm hận trở về cung điện

(Còn 1 kỳ nữa)



One swallow does not make a Summer.

Une hirondelle ne fait pas le printemps.

Tương đương với câu : «Một cây làm chẳng nên non».

TỰC NGỮ ANH, PHÁP



VÔ THUẬT

TRẦN-TUẤN-KIỆT biên soạn

(Tiếp theo P.T 253)

Xử dụng nội lực trong hướng nghịch lại.

Các hình sau đây, sự đe khi gần như vận chuyển về hướng

của Robayashi nhưng thật ra không phải thế chỉ 1 cái xoay mình Robayashi đã kéo địch thủ về chui nhủi qua 1 bên.





Hướng dãy sự đẽ khi qua
chiều luồng khác nhau.

Trong các hình sau đây Robayashi đã sử dụng sự đẽ khi của
nhìn qua nhiều hướng khác

nhau như trong hình, Robayashi
đẽ khi trong tay phải rồi cùng
như trong tay trái qua nhiều
hướng khác nhau. Nhưng cuối
cùng, Robayashi tự khí lực kéo
địch thủ xuống sàn nhà.





Hướng nội lực ra ngoài và
dùng cán tay vận chuyển nội
lực xoay vòng tròn.
Cái hình này chỉ Robayashi

lực xoay vòng địch thủ.

Hương còn say bướm

Hồn xanh lạc suối tơ xanh.
Tuyết lê mát lạnh trầu cành chiêm bao.
Yếu anh riu-rit mời chào.
Thuyền say ngây-ngất rạt vào bến mê.

Đào nguyên ai lấp lối về.
Miền-nam, thiêm-thiếp, đê mê, lạc thẳn.
Hồn xanh về nhập tiền-thân.
Hương còn say bướm tình Xuân say trời.

Đêm khuya nghe tiếng ai cười.
Đưới trăng huyền-ảo như người như ma.
Gót sen thoăn-thoắt trong hoa.
Hỏi nàng, nàng bảo rằng ma hóa người.

VIỆT-XUÂN

Gửi Duyên Sơn

Gặp nhau đành rất ít.
Thương nhau tưởng đã nhiều.
Ba chén cùng say tit,
Ngâm vang trời phiêu-phiêu.

VIỆT-XUÂN

Truyện dài đường rừng

CHIẾC VÒNG CỨU MỆNH

● của MẠCH-QUẾ-HƯƠNG

HỒN LỄ của kỹ sư Hoàng-Ngọc và sơn nữ Diệp-Mộng-Quyên được cử hành trọng thể tại biệt thự Hoàng-Hoa.

Trong buổi dạ tiệc tung bừng, giữa những lời nồng-nhiệt chúc mừng, giữa những tràng pháo vang dội, khách hàng quan đều thèm muốn hạnh phúc của lang và tân giai nhân. Nhưng có ngờ đâu tâm hồn của đôi thiếu niên vừa trải qua một cơn giao động mãnh liệt.

Cô dâu gượng cười qua lớp cười lộng-lẫy mà nghe cô em ray-rứt nhớ thương em, bóng hình thân yêu vừa đi

vào giấc ngủ muôn đời. Chủ rể cũng khô sàu không kém, chàng bước đi trên xác pháo, trong men rượu nồng nhưng tâm hồn vẫn hướng về miền núi rừng Savannakhet xa-xôi của xứ Lào để nhớ từng giọt lệ âm-thầm trên nấm mồ chưa xanh cỏ của cô em gái thân yêu, bà con chú bác ruột của vợ chàng.

Và đêm nay, sau khi tiền chán quan khách ra về, nơi chốn loạn phòng yên lặng, họ lật từng trang nhật ký của cô sơn nữ Bích-Chiêu, mà nét chữ chua nhát-nhỏa với ngày tháng trôi nhanh.

Họ cùng thả hồn về dỉ vang
xa xôi....

Họ thi thầm khẩn nguyện :

— Bich-Chieu em yêu mến !

Anh và chị không bao giờ
quên sự hy sinh cao cả của em.

Em có tội tình gì mà phải
chôn vùi cuộc đời xuân sắc
dưới lòng đất quạnh hiu ?

Và họ dường như nghe một
giọng nói mơ hồ đáp lại :

— Em bảo vệ được niềm hạnh
phúc trọn vẹn của anh và chị
là lính hồn em đã mẫn nguyện
rồi !

Và từ đây, một trời thương
nhớ bỗng dâng cao...

NÚI rừng Savannakhet đầm
chìm trong sự yên tĩnh. Mộng,
Quyên thiếu nữ Lào lai Việt
đang rời khỏi sơn trại, hấp-tấp
tiến về khu vườn được thảo
của phụ thân nàng để hái lá
băng-bô vết thương cho một du
khách vừa lâm nạn giữa chốn
núi rừng hiểm hóc thâm-u.

Nàng đang khom lưng hái
nhanh những đợt lá xanh bồ
vào giỏ bồng nghe có tiếng vó
ngựa và có người gọi đến tên
minh.

Vừa ngang đầu lên nàng vui
biển sắc. Thao-Sơn, gã cương
khẩu nổi tiếng hung bạo nhất
vùng này đang tiếng về phía
nàng.

Hắn gõ cương ngựa, vénh mặt
hỏi cộc lốc :

— Mộng-Quyên, cô đang làm
gì đấy ?

— Nàng ấp-ứng đáp :

— Tôi đi bắt sâu bọ.

Thao-Sơn cười mĩa mai :

— Cô siêng nhỉ ? Tôi ít khi
thấy cô chịu khó nhọc như hôm
nay.

Đôi mắt hắn ta thoáng về
nghỉ ngò nhưng hắn cũng đang
say ngắm thân hình vẻ nő của
nàng. Hắn tiếp :

— Tiện đây cũng xin nhắc
lại việc cầu hôn của tôi. Nếu cô
cứ từ chối thì cô đừng mong
thoát khỏi vòng tay sắt thép
này nhé ! Tôi đã biết giữ lẽ,
nhã-nhận cầu hôn và hứa dâng
tất cả ngọc ngà châu báu mà
tôi đã khổ công gom-góp từ lâu
mong tạo một nếp sống vàng
son cho người đẹp. Nếu cô cứ
lần lữa mãi, kẻ tuyệt vọng này
sẽ đâm ra liều lĩnh chứng dù
cô đừng ân hận.

Mộng-Quyên giận xám mặt
khi nghe lời hăm dọa của Thao-Sơn,
nhưng gì nghĩ đến người
trọng bệnh đang cần đến thuốc
thang nàng giả bộ tươi vui đáp.

— Anh cố đợi một thời gian
ngắn, đừng nóng nảy nghe anh ?
Có ai cướp mất em đâu mà
anh sợ ?

Được lời hứa ồm-ờ, Thao-Sơn
như cởi tắc lòng, hắn cười ròn
rả, chuỗi cười nghe ghê rợn.

Mộng-Quyên vẩy tay chào tạm
biệt hắn rồi tiếp tục công việc.

Nàng rửa thầm :

— Hãy cút đi nhanh cho
thuat mắt ta !

Tiếng vó ngựa xa dần, Thao-Sơn
khuất dạng trên đường
cùng vắng vẻ

Mộng-Quyên thở phào nhẹ
nhõm. Nàng hái đầy giỏ được
thảo và trở gót về sơn trại của
ông y-sĩ Pha-Giai phụ thân
nàng,

Nàng bước nhẹ lên thang gác
nhà ngói nhà sàn thàn yêu nằm
giữa sân trại rộng lớn.

Sau khi nhờ cô em gái Bich-Chieu
giả nhỏ mờ được-thảo
trong cối đá trắng, nàng mang
đi thuốc sang phòng khách.

Trên chiếc giường tre, phủ
tấm chăn bông, khách bị nạn
thiêm thiếp.

Lão danh y Pha-Giai, với
đồ nghề sắc bén, mổ vết thương
sâu, gấp mũi tên ra. Máu rỉ
thẩm ướt vai của khách.

Lão lâm bầm :

— May quá ! mũi tên tuy sâu
nhưng không chạm phổi.

Xong, người lau các vết máu,
rắc thuốc vào vết thương rồi
băng bó kỹ lưỡng.

Người dặn Mộng-Quyên.

Khách bị mất máu nhiều
nên ngất xỉu vậy lối 15 phút
con cạy miệng người đồ mệt
muốn nhỏ thuốc trong chai
này và người quay sang Bich-Chieu.

— Hôm nay cháu đừng lo
việc sơn trại hãy ở lại đây phụ
với chị, cháu săn sóc bệnh
nhân. Cả hai nàng khẻ dạ vâng.

Từ sáng đến trưa hôm ấy cả
hai nàng luôn túc trực bên
giường khách lị.

Ánh nắng mặt trời gay gắt
làm tan dần lớp sương mù phủ
giảng đồi núi.

Mộng-Quyên canh đúng giờ

dỗ thuốc cho khách. Bích-Chiêu ho ấm tay chân chàng. Cả hai đều lộ vẻ lo âu.

Lòng ngực khách thoi thóp, hơi thở không được điều hòa.

Bỗng chàng cất tiếng rên khe khẽ rồi từ từ mở mắt, ngạc nhiên hai thiếu nữ săn sóc cho mình.

Chàng thều thào hỏi :

— Đây là đâu ?

Mộng-Quyên và Bích-Chiêu reo lên một lượt :

— May mắn quá !

Rồi Mộng - Quyên đáp lời khách :

— Thưa ông, đây là sơn trại của y sĩ Pha-Giai, phụ thân tôi. Ông bị nạn trong rừng, phụ thân tôi đã đưa ông về đây cứu tính.

Bích-Chiêu tiếp lời chị :

— Ông đã bị trúng một mũi tên nơi bả vai, may không phải là tên tầm thuốc độc, bác tôi bảo thế. Ông bị mất máu nhiều nhưng không sao đâu ?

Khách gật nhẹ đầu :

— Tôi cảm ơn ông cụ, tôi cảm ơn hai cô lão.

Lão Pha-giai vừa chế xong một chai thuốc nữa, người mang qua phòng khách và nhìn chàng trai trẻ mỉm cười :

— Cậu đã tỉnh rồi à ? Cậu nằm đây an dưỡng đừng ngồi ngùng điêu chi cả. Tôi với cậu là người đồng hương cơ mà. Tuy tôi sống trên đất Lào và có vợ Lào, tôi vẫn không quên nước Việt. Gặp cậu là người Việt đến đây tôi mừng quá !

Khách lật cằm động thót lời cảm tạ ân nhân một lần nữa.

Lão Pha-Giai cẩn dặn.

— Cậu còn mệt, đừng lên nói nhiều. Khi nào khỏe hẳn, cậu hãy kể cho tôi nghe tin tức quê nhà và kể bước phiêu du của cậu đến chốn núi rừng này.

Lão dặn Mộng-Quyên và Bích-Chiêu :

— Hai con đồ thèm thuốc này cho cậu, nứa giờ một muỗi nhỏ, khi nào cậu, ngủ yên thì thôi. Đã qua cơn hiểm nghèo rồi đó !

Lão chúc khách an nghỉ rồi lui vào phòng thuốc. Lão mang điều thuốc lào ra, chậm lúi, ngồi kéo mấy hơi dài, tỏ vẻ đặc ý. Chòm râu dưới cằm phớt

phor, gương mặt hiền từ, vui vẻ, lão ngồi trầm tư theo khói thuốc trong phong nhã như một tiên ông noi thạch động.

Suốt đêm hôm ấy, khách bị vết thương hành-hạ đau nhức, đến hôm sau, được thay băng chàng mới cảm thấy đỡ đôi chút.

Chàng nghe đài mì nặng trĩu, sụp xuống và ngủ một giấc dài mệt mỏi.

Đến xế chiều chàng mới tỉnh hẳn và nhớ uống thêm một thứ thuốc khác, chàng thấy đã khỏe khoắn hơn.

Thấy chàng lẩn lảng dịu con đau, Bích-Chiêu vội mang chiếc vali nhỏ đặt trên ghế cạnh bên giường chàng và lè phép thua :

— Hành trang của ông chúng em đã nhờ người nhà đi tìm gấp và mang về đây. Những mũi tên bén nhọn đã xuyên thẳng lớp da. Khi này em nhìn bắt rợn người. Đã nhổ xong tất cả trên hai chục mũi tên đó à !

Khách cảm động đáp :

— Tôi đã làm nhọc lòng hai cô quá ! Biết bao giờ tôi trả được ân này ?

Cùng lúc đó Mộng - Quyên mang một tách sữa tươi vào,

sữa còn bốc khói nghi ngút.

Dáng điệu tự nhiên như một nữ y-tá (hôm nay nàng bận áo phục, áo ngắn tay và váy bùng rền) nàng đặt tách sữa lên chiếc bàn con, kéo ghế ngồi xuống bên giường và mỉm chàng đứng sửa.

Nàng vui vẻ bảo :

— Ông để em dỗ sữa cho nhé !

Rồi không đợi khách đáp, nàng khuấy sữa lên, dỗ từ muôn cho chàng.

Bích-Chiêu rũ nhẹ nắp và lật một tấm danh thiếp nhỏ, cái bên ngoài, rơi xuống đất. Nàng cầm lên đọc :

Kỷ-sư Hoàng-Ngọc.

Hoàng-Ngọc ! Hai tiếng ấy bỗng dung dội vào tim nàng. Nàng có thiện cảm ngay với mỹ danh của khách.

Hoàng-Ngọc ! Nàng lầm bầm lần đầu tiên tên chàng trai lạ.

Bỗng Mộng-Quyên gọi :

— Bích-Chiêu em ! Em pha cho chị một tách trà nóng nhé !

Bích-Chiêu vâng dạ rồi kín đáo dấu tấm danh thiếp, bước nhanh ra pha trà. Bích-Chiêu nghe đài má nóng bừng vì đây

là lần đầu tiên nàng cất dấu tấm danh thiếp của một thanh niên xa lạ. Nàng cũng không hiểu tại sao nàng quý tấm danh thiếp kia và có ý định cất dấu để làm gì? Nàng trân trọng giữ nó và không muốn trao lại cho Hoàng-Ngọc, nàng không hiểu nội tâm nàng ra sao nữa.

— Một tuần lễ sau, Hoàng-Ngọc đã đở nhiều, chàng đi khắp phòng và có thể ngồi lâu, tiếp chuyện với Lão Pha-Giai.

Lão Pha-Giai có rất nhiều thiện cảm với khách, người tâm sự cùng chàng

— Tôi tên là Diệp - tuấn-Phương, quê ở Long-Xuyên. Tôi sang đây lập nghiệp đã lâu rồi. Nhà tôi quê đời từ khi Mộng-Quyên lên 12 tuổi. Tôi gửi nó ăn học tại Nam-Vang, nơi nhà chú thiêm nó. Ngày xưa, mỗi năm nó chỉ về đây một lần trong dịp nghỉ hè Bich-Chieu là cháu gái tôi, gọi tôi bằng bác.

Mộng-Quyên và Bich-Chieu đều là nữ sinh Lycée Siso-Wath.

— Theo cháu nhận thấy hai cô đều rất thông minh, vui vẻ.

— Tôi có ý định sẽ cho hai cháu du học. Nhưng ở đời, trời chẳng chịu người. Một tang buôn đã xảy đến cho gia đình tôi.

— Sao thế hở bác?

— Ba má Bich-Chieu đã bỏ mình trên sông Cửu-Long trong một chuyến buôn trâu bò khi có ý định trở về thăm viếng quê nhà. Cả hai đều biệt tích sau trận cuồng phong làm đám mây chiếc thuyền to chở khẩn trâu bò.

— Thật là tội nghiệp cho Bich-Chieu.

— Tôi phải đến Nam-Vang sang tiệm buôn của em trai tôi cho người khác và rước hai chị em nó về đây đã hơn một năm nay.

Vừa lúc đó Bich-Chieu đơn cơm trưa tại phòng khách.

Hoàng-Ngọc dự buổi cơm thân mật đầu tiên trong gia đình Pha-Giai. Chủ, khách vừa dùng bữa, vừa tiếp tục đàm luận.

Hoàng-Ngọc bảo.

— Thưa bác, quê cháu cũng ở tỉnh Long - Xuyên. Đây là duyên trời đưa đẩy cho cháu du lịch sang đây và gặp bác là người đồng tỉnh nhà. Thật cõi nỗi vui mừng nào hơn! Ân sáu của bác đối với cháu, cháu nguyện đến thác cõi ghi.

— Cháu đừng ái-nghại chi cả

trong cơn hoạn nạn giúp nhau là lẽ thường.

— Mộng-Quyên khả ái xin vào câu truyện:

— Em hằng ước ao có dịp được trở về Việt-Nam. Em nghe ba em tả cảnh quê nội và đời sống của dân Việt em thấy có một sự dày vô hình ràng buộc linh hồn em với miền quê nội thân yêu. Bich-Chieu cũng thấy lòng cảm xúc khi nghe Mộng-Quyên nói đến quê hương mà nàng chưa có lần đặt chân đến nàng cũng nói góp vào một câu duyên dáng:

— Nếu ba má em không gặp tai nạn thì em đã sống yên vui nơi quê nhà rồi, chứ đâu có làm cô sơn nữ noi trốn núi rừng âm u này.

Hoàng-Ngọc đáp:

— Tôi rất thương tâm khi nghe bác đây kể lại truyện già đình ba má cô. Tôi cũng khuyên cô đừng buồn vì trên đời này Hòa-công đã sắp sẵn định mệnh mỗi người, không ai cãi được.

Lão Pha-Giai tiếp.

— Từ khi em ruột tôi qua đời, tôi không còn thiết gì đến công danh, sự nghiệp. Tôi sống nơi

sơn tra, vui đời, ăn-dặt, đem chút tài mọn cứu giúp kẻ ốm đau, rồi lo tu tâm dưỡng tánh

— Thưa bác, đời sống của bác thật là thanh cao. Bác đã giúp ích nhiều cho đồng loại, thật không hổ mặt bậc nhân tài.

— Có chi đâu cậu! Đó là tôi chỉ tìm một lý tưởng cho lè sống.

— Đời cháu vừa trải qua một sự chán chường, một cơn thử thách nên cháu mới viễn du để quên hận.

— Cháu còn trẻ, tương lai còn dài sao cao cháu lại có vẻ bi quan thế!

— Bác hỏi cháu mới tò mò chút nỗi niềm riêng tư. Cháu đã sang Pháp du học, cháu cố tâm đem chút ít sự hiểu biết của mình giúp quê hương tiến kịp với các nước bạn văn minh.

— Ý tưởng của cháu rất hay rất đẹp.

— Cháu thấy bên nước Nhật các làng mạc xa-xôi ở các vùng núi đồi hẻo lánh cũng có đầy đủ tiện nghi về thủy điện. Cháu có mong ước sao cho nước nhà cũng phát triển như thế nên cháu chọn học ngành thủy điện.

— Tương lai và nguyện vọng
rõ ràng, tại sao cháu lại bị
quan?

— Trước khi du học cháu có
đính hôn với một nữ học sinh,
cô Hồ-Thanh-Thủy. Chúng cháu
rất thương yêu nhau. Gia đình
ba má Thanh-Thủy ở Saigon.
Hai bên cha mẹ đã đồng ý khi
nào cháu trở về nước sẽ làm
lễ thành hôn.

— Hạnh phúc đã đến đầy đủ
với cháu rồi còn gì?

— May mắn đầu cháu thường
tiếp được thư nàng luôn luôn
khuyên khích cháu trên đường
học vấn. Đến niên học cuối
cùng của cháu bỗng nhiên nàng
bật tin.

— Nàng có đau ốm chi chăng?

— Cháu ngỡ rằng cháu sắp
về nước nên nàng giàn đoạn tin
tức để cho cháu mong nhớ
nhieu và như thế ngày gấp gáp
mới thú vị. Những bức thư nàng
gửi cho cháu trước đây chưa
chan tinh yêu mến. Cháu xem
như bảo vật trong đồi cháu.

Mỗi tình đầu của cháu èm đẹp
biết bao!

— Không ngờ ngày cháu đáp
phi cơ trở về quê nhà, cháu mới

hay tin nàng đã ôm cảm ~~sầu~~
thuyền khác.

— Sao nàng lại nói dối với
cháu vậy?

— Trời ơi! cháu thật không
ngó. Lời thề non hẹn biển
kia, tại sao nàng phụ cháu ~~như~~
không một lời liêng giả từ ~~chim~~
muốn biết chồng nàng là ai?

Ba má cháu buồn lòng ~~cho~~
biết nàng đã là vợ của một
thương gia Pháp giàu nhất ~~nhi~~
ở Saigon. Thế là hết, tiền bạc
đã thay đổi lòng dạ con người

Nói đến đây Hoàng-Ngọc ~~rụ~~
~~giọng~~ vì đón đau, vì bực tức
Mộng-Quyên và Bich-Chieu
cúi đầu, xúc động trước sự ~~đau~~
khổ của chàng Lão Pha-Giai ~~an~~
ủi chàng.

— Cháu hấy nhở thời gian
làm phương thuốc lảng quên.
Đời cháu còn trẻ, tương lai
cháu còn nhiều hứa hẹn, ~~bác~~
tin rằng Trời sẽ ban phúc ~~cho~~
cháu mai sau.

— Xin đa tạ bác.

— Bác rất thông cảm ~~về~~
chuyện lòng của cháu. Từ ~~đây~~
cháu hấy xem Mộng-Quyên ~~mà~~
Bich-Chieu như là em của cháu.
Đừng gọi nhau bằng. Ông
bằng «Cô» nghe xá lạ ~~đám~~
Cháu xem nhà này như

~~nhà~~ của ba má cháu, cháu là
quý khách của bác đây.

— Xin muôn vàn cảm tạ tấm
chân tình của bác. Từ hôm bị
nạn về đây, nhờ sự tận tâm
của bác và nhờ sự giúp đỡ của
hai em Mộng-Quyên và Bich-
Chiêu, cháu thấy cũng bớt
buồn.

Bich-Chieu nay giờ lặng im,
đến đây nàng thở thê thầm:

Ở đời có nhiều trường hợp
hay. Chị Mộng Quyên em
cô giáo sư dạy Physique-Chinrie
người Pháp, ở Lycée Sisowath
đã hồi cưới. Chị không bằng
tung làm vợ người Pháp. Trái
lại cô Thanh-Thủy của anh lại
chối bỏ mối tình tha thiết của
người trai Việt mà chạy theo
người Pháp.

Mộng-Quyên e-thẹn béo vai
em và nguyệt:

— Ai mượn cô kể truyện về
tôi thế?

Cả nhà đồng cười lên vui vẻ
Hoàng Ngoc hướng tia nhìn
cam mến về Mộng Quyên:

— Sao em từ chối lời cầu
hôn của giáo sư Pháp?

— Vì em thấy nước nhà mình
họ đồng-dân tộc Việt-Nam

đã đau khổ vì ách nô lệ từ lâu.
Em tuy không làm cách mạng
để giải cứu quê hương nhưng
em có quan niệm rằng về làm
vợ người Pháp, đời sau sẽ
nguyên ruda em là « Mẹ Tây »
quyền tộ quốc, quên giống nòi.

Hoàng-Ngọc nghe lòng xao
xuyến qua lời nói êm dịu, chân
hành của Mộng-Quyên. Chàng
nhủ thầm:

— Có lẽ duyên trời đưa đẩy
cho ta lạc bước đến đây chăng?
Chàng triu-mến nhìn Mộng-
Quyên :

— Anh thành thật khen Mộng
Quyên đó.

Cả hai trao đổi một tia nhìn
giao cảm. Từ giờ phút này
chàng nhận thấy có nhiều cảm
nghĩ đẹp về cô sơn nữ duyên
dáng và khả ái. Hơn nữa, nhan
sắc của nàng cũng nào kém chi
ai, nàng đẹp như một đóa hoa
hồng rực rỡ trong buổi minh
minh.

Bich-Chieu như đọc thấu ý
nghĩ thầm kinh của Hoàng-
Ngọc. Nàng mừng cho chị
nhưng nàng cũng thấy một nỗi
buồn vò cõi lan nhẹ vào hồn.

(Còn nữa)

NGỌC ANH NỮ - SĨ

dã qua đời

CHÚNG tôi xúc động được tin ngày 10-10-1970 lúc 8 giờ sáng, tại tư thất số 215/A16 đường Chi-lăng, Phú Nhuận.

NGỌC ANH Nữ-sĩ, đã từ trần hưởng thọ 95 tuổi.

Nhũ-danh là Cao-thị-Hòa, Bút-hiệu trên Tao - đàn là Ngọc-Anh, Nữ-sĩ sinh năm 1877, tại làng Thịnh Mỹ, Phú Diên-Châu, tỉnh Nghệ-Án, Trung-Việt. Bà là ái-nữ của Cụ Đông - Các Đại-Học-Sĩ Cao-xuân-Dục một Đại-Thần rất nổi tiếng ở Triều-đinh Huế. Năm 19 tuổi, Bà Ngọc-Anh kết duyên với ông Án-Sát Nguyễn-duy-Nhiếp, (do

đó, trong giới Văn-học hiện đại thường gọi Bà là Cụ Án Cao).

Bà Ngọc-Anh đã tinh thông Hán-học từ thuở bé, và có thiên tài về Thơ, Vinh được tạo nhân mặc khách ở Bắc Hà và Đăk-đô rất khâm phục.

Năm 26 tuổi, Nữ-sĩ đã có 3 người con, hai trai một gái, thì ông Án thất lộc. Lần đầu tiên, nhân dịp Tết Nguyên-Đán bà có đăng trong Nam-Phong Tạp - chí của Phạm Quỳnh, vào năm 1926, 4 câu thơ Hán đã công nhiên đưa tên bà lên Tao-dàn danh dự:

Đào Hoa Khẩu Chiếm
*Tich niên lang tháp song
đào thu Kim kiến Đào-hoa bắt kiến
lang*

*Giả sử hoa thản như hữu
thức
Tí lang tiêu tuy giảm dung
quảng.*

Bài này, tôi đã được đọc trong Nam-Phong, phần Hán-văn, năm 14 tuổi, hồi còn là học sinh Quảng Ngãi.

Hơn Ba chục năm sau, sau, trong Phồ-Thông Tạp-chí, tôi có dịp nhắc lại trong một bài nói về các bậc Nữ-lưu Việt-Nam trong Văn-học hiện-đại.

Lúc bấy giờ Cụ Án Cao ở Đàlạt, xuống Sài-gòn, có nhã-ý đến thăm Tòa Soạn Phồ-Thông. Năm đó Cụ đã 82 tuổi, nhưng sức khỏe vẫn còn khương cát. Cụ có đọc bài của tôi viết về Cụ, và nhân tiện có trao tôi vài bài thơ Quốc vân do Cụ sáng tác ở Huế, và một tập Thơ «Khuê sầu Thi Thảo» của Cụ xuất bản năm 1953, trong đó có bài :

Ở Trung-Kỳ

*Trung kỳ nắn ná bấy nhiêu
năm.
Buồn lại đi chơi mỗi lại
năm.*

Cũng đủ với đời : tai, mắt,
miệng
Mà cam chịu nỗi điec, mù,
cảm.
Ngh chi cho mệt lòng suy-
nghĩ
Nói lăm càng thêm sự lôi-
lầm.
Đã thế thì thôi, thôi mặc
thế,
Hơi đau chắc lấy chuyện
thương tâm

(Ngọc Anh nữ-sĩ.)

Tôi thường so sánh Thơ của Cụ Cao Ngọc-Anh với Thơ của cụ U'ng-Binh-Thúc già thị ở Huế, và của Cụ Song-Thu Phạm-Xuân-Chi ở Sài-gòn (nhưng quê quán ở Quảng Nam). Ba nhà Thơ Hán Việt nổi danh nhất ở hiện-đại, đã lăn lướt từ già cỏi tr่าน. Cụ Cao Ngọc-Anh là người cuối cùng của Thế-hệ Thi nhân uyên-thâm Hán-học. Nay Cụ quy Tiên, thế-hệ ấy không còn ai.

(Tôi không nói đến cụ A-Nam Trần-Tuấn-Khai và Bà Tương-Phố. Hai nhà Thơ này không làm thơ Hán-tự. Nhất là tác giả duyên dáng, rất là

mộng, của *Giọt-Lê-Thu* và
Mưa gió sông thương, là một
nhà Thơ thuần-túy Việt-nam)

Bạn đọc muốn hiểu Nữ sĩ
Cao Ngọc-Anh nhiều hơn,
xin coi lại Phò Thông Tạp-chí
số 24, ra 1-12-1959.

Nay Cụ đã qua đời, chúng
tôi viết bài này để tưởng nhớ
đến Cụ, một nhân tài nữ lưu
hiếm có.

Chúng tôi thành kính
nghiêng mình trước Vong
Linh Cụ Cao-Ngọc-Anh, bậc
Nữ-sĩ tài hoa đáng kính phục.

NGUYỄN-VŨ

Thể-Lệ

GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC 1970 CỦA TỔNG-THỐNG VIỆT-NAM CỘNG-HÒA

Kiều 1. — Năm trong khuôn
khò Giải-thưởng Văn học
Nghệ-thuật của Tổng-Thống
Việt-Nam Cộng-Hòa, Giải-
thưởng Văn học 1970 gồm 7
bộ môn sau đây :

a) Biên khảo

1. — Biên khảo về Văn hóa,
xã hội, phê bình, lý luận văn
học, triết học.

2. — Biên khảo về Việt sử.

3. — Tham luận về Tư
tưởng Chánh-trị Đồng Tây
hiện đại.

b) Sáng tác

4. — Văn (Truyện ngắn :
tập truyện ngắn hay trung
thiên; truyện dài; hồi ký tùy
bút : gồm nhiều bài để tài
riêng chung một tập hay toàn
tập chung một đề tài)

5. — Thơ (Thi tập gồm
nhiều bài thơ ; truyện bằng thơ

kịch thơ : I tập gồm nhiều kịch
thơ ngắn hay một kịch thơ
dài).

6. — Kịch nói (gồm I
kịch nói dài hay một tập gồm
nhiều kịch nói ngắn)

7. — Ca kịch (tuồng hát bội;
tuồng hát chèo; tuồng cải
lương) thời gian diễn xuất
tối thiểu 1930.

Điều 2. — Đề tài tự do, số
trang tác phẩm không hạn
chế.

Điều 3. — Một tác giả được
gởi dự giải nhiều tác phẩm
thuộc nhiều bộ môn; có thể là
bản thảo chưa xuất bản hay
sách đã xuất bản theo những
quy định sau đây :

a) Bản thảo chưa xuất bản
phải đánh máy một mặt giấy
làm hai bản, đóng thành tập
tập và ghi số trang, chưa từng
được giải thưởng.

b) Sách đã xuất bản tính từ
ngày 1.10.69 (ngày khoá sổ
nhận tác phẩm dự giải thưởng
Văn học 1969) đến ngày 15.II.
1970 là ngày khoá sổ nhận tác
phẩm dự Giải Văn học năm
1970, căn cứ theo ngày nộp

bản ở Nha Văn-Khố và Thư-
Viện Quốc-Gia.

Riêng đối với bốn bộ môn
nói đặt Giải thưởng năm 1970
là : biên khảo về Việt-sử, Tham
luận về Tư tưởng Chánh-trị
Đồng Tây, Ca kịch, sách đã
xuất bản tính từ ngày
20.7.1954 đến ngày 1.10.1970
căn cứ theo ngày Văn-Khố
Thư-Viện Quốc-Gia.

Tác giả dự giải phải có quốc
tịch Việt-Nam Hội viên Hội-
Đồng chấm giải không có
quyền dự giải bộ môn liên hệ.

Điều 4. — Tác giả được tự do
đề bút hiệu hoặc tên thật ngay
trên tác phẩm dự thi.

Hồ sơ dự giải gồm có :

a) Phiếu xin dự Giải có
ghi rõ quốc tịch địa chỉ, bộ
môn và tác phẩm dự giải (Mẫu
phiếu xin dự Giải có sẵn tại
Ban Tổ chức)

b) Tác phẩm dự Giải (2
bản)

Hồ sơ giải thưởng do tác
giả đích thân mang đến nộp cho
Ban Tổ chức Giải thưởng hay

có thể gởi theo lối bưu kiện
bảo đảm ngoài bì đề « Tham
dự Giải thưởng Văn học 1970
của Tông-Thống Việt-Nam
Cộng-Hà »

Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ
cấp biên nhận đề làm bằng.

Điều 5. — Ban Tổ chức
Giải thưởng thiết lập tại Phủ
Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách
Văn-Hóa, số 8 đường Nguyễn
Trung-Trực Saigon lầu 2
(Phòng giấy của Ủy-Viên điều
hành Ban Tổ chức)

Điều 6. — Thời hạn chót
nhận tác phẩm là 15.11.1970.

Điều 7. — Giải thưởng Văn
học gồm 1 bằng danh dự và
một khoản hiện kim chia ra
như sau:

a) Biên khảo

1. — Biên khảo về các vấn
đề Văn hóa, xã hội, phê bình
lý luận văn học, triết học:

Giải nhất : 200.000đ

Giải nhì : 100.000đ

Giải ba : 50.000đ

2. — Biên khảo về Việt-sử :

Giải nhất :	200.000đ
Giải nhì :	100.000đ
Giải ba :	50.000đ

3. — Tham luận về Tự
tưởng Chánh trị Đông Tây
hiện đại :

Giải nhất :	200.000đ
Giải nhì :	100.000đ
Giải ba :	50.000đ

b) Sáng tác

4. — Văn (Truyện ngắn;
Truyện dài, tùy hồi ký)

Giải nhất :	200.000đ
Giải nhì :	100.000đ
Giải ba :	50.000đ

5. — Thơ (thi tập, truyện
bằng thơ, kịch thơ)

Giải nhất :	200.000đ
Giải nhì :	100.000đ
Giải ba :	50.000đ

6. — Kịch nói :

Giải nhất :	200.000đ
Giải nhì :	100.000đ
Giải ba :	50.000đ

T. — Ca kịch (tuồng hát
tuồng hát chèo, tuồng cải
trong).

Giải nhất :	200.000đ
Giải nhì :	100.000đ
Giải ba :	50.000đ

Điều 8. — Tác phẩm trúng
giải do tác giả giữ trọn bản
quyền. Phủ Quốc-Vụ-Khanh
Đặc-Trách Văn-Hóa được ưu
tiền thương lượng điều kiện
để xuất bản lần thứ nhất.

Tác phẩm không trúng giải
sẽ trả lại cho tác giả.

Điều 9. — Thành phần
Hội-Đồng chấm giải do Phủ
Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách

Văn-Hóa thỉnh mời và sẽ
công bố danh sách sau.

Điều 10. — Kết quả Giải-
thưởng Văn-Học sẽ được công
bố ngày 31.12.1970.

Điều 11. — Tất cả mọi
điều khoản không tiên liệu
trong bản điều lệ này sẽ do
Ban Tổ-chức và Hội-Đồng
chấm giải tùy nghi quyết định.

Về mọi chi tiết, xin liên lạc
lạc với Ban Tổ-chức Giải-
thưởng theo địa chỉ ghi trên,
điện thoại số 92.709

Saigon, ngày 25 tháng 8
năm 1970

PHỦ QUỐC - VỤ - KHANH
ĐẶC - TRÁCH VĂN - HÓA

Nhớ Hà - Nội

Cụ Mai-Lâm Nguyễn-Đắc
Lộc là một nhà cách mạng
và ký-giả kỳ-cựu ở Hà-nội.
đã cư vào Saigon sau hiệp
định Genève.

Nay Cụ nhớ Hà nội quá,

không làm thế nào hơn là
sáng tác bài lục bát sau đây
để khuây khỏa nỗi đau đớn
biển-biệt-ly hương Cụ có
nhã ý gởi Phồ-Thông Tap
chỉ để ghi lại chút hoài niệm
lưu luguen của tuổi già

Hà Nội sông Nhị núi Nùng.
 Giang sơn cẩm tú non sông
 tuyệt vời.
 Quê hương cách trớn ngàn
 khoi,
 Càng xa càng nhớ đến trời
 Thăng Long.
 Trăng thu mây vỗ nén rồng,
 Mắt gương Lăng Bạc soi
 chung muôn đời.
 Tiếng chuông Trần Vũ yên
 vui,
 Nhịp chày Yên Thái, quăng
 chài Cổ Ngư.
 Sen chùa Trần Quốc thơm
 tho,
 Cảnh chim lá tát gió mưa
 gấp gù...
 Bức tranh sơn thủy chưa
 mờ.
 Tây Hồ tái tụng nhớ thơ
 Chiêu Lý!
 Nhớ Trường Bưởi lúc thiếu
 thì,
 Ganh đua chúng bạn cùng
 đi một đường.
 Thuy Khuê Quan Thánh
 nấu nương,
 Ba thu lắn lóc đoạn
 trường ngày xanh.

Mỗi tình của Không sán
 Trinh,
 Biết bao kỷ niệm thư sinh
 buổi đầu?
 Tin xuân kẽ trước người
 sau,
 Giác Nam Kha khéo mang
 sầu nước non;
 Thi đua oanh yến sắt son,
 Chu du đạo khắp, sớm hôm
 đi về...
 Đường ngang ngoè đọc ngựa
 xe,
 Xuân thu ngày tháng nắng
 nè tình xuân.
 Tiên đây kẽ lại xa gần,
 Trăng tròn mới rõ phong
 trần cỏ cây!
 Kẽ từ nam bắc đông tây,
 Bốn ố nấm cửa bao vây Kinh
 Thánh,
 Ngũ hồ mây vẽ nén tình,
 Đọc ngang đường xá bức
 tranh sơn hà.
 Trung tâm Đầu Sào, Nhà
 Ga,
 Đì chơi cho biết tỉnh nhà
 Thăng Long.
 Nhật Tân, Quảng Bá, Bờ
 Sông,

Ra đê Yên Phụ Nam Đồng Xem Trò Múa Dối, đứng
 xa xa..
 Lên Cầu Giấy Xuống Thái Hà,
 Tôi O Đồng Mác lại ra đường Thành.
 Ngao du sơn thủy hữu tình,
 Chơi Hồ Trúc Bạch xem
 Đình Cồ Lương.
 Châu long Ngũ Xã, các
 đường,
 Bến Tròm. Bến Vé, lại sang
 qua Cầu.
 Gia Lâm là lượt một châu,
 Quay về Hàng Đậu, Hàng
 Nâu Bến Phà.
 Thủ vui lên Trại Hàng Hoa,
 Xem Vườn Bách Thủ, Ngọc
 Hà mới vui...
 Chợ chuồng khỉ, rộn chuồng
 nai,
 (còn tiếp)

Nhắn tin

Vũ thụy Ly Tao, T.H. Long-An, xin đến tòa soạn
 nhận một thư ở Nha Trang. Hoặc cho địa chỉ.

Tòa soạn



SÀIGÒN. — Tuần lễ Văn nghệ do Phủ Quốc vụ - Khaah Đặc - Trách Văn - Hóa tổ chức từ 25-9 đến 1-10-70, tại trường Quốc-gia Âm Nhạc.

Đặc biệt những «đại-hội Văn-nghệ» Radhé, Jarai, Bahar, Thái, Nùng, Mán, Nhăng, Chàm, trong đó đáng khen nhất là bản hợp ca *Hgor Cing Char* của Radhé, Jarai, ban vũ *Dr ông thun Mrão* do các cô H'Leng, H'Num, H'Win, H'Luôn trình diễn, Vũ-điệu *Cǔ Mǔ* (múa trống) của 4 cô Vũ-công Thái, bản Song-ca Thái của hai cô Thái Slaoly và Lộ-kim-Nga, ban hòa tấu nhạc cụ Chàm, và trình diễn sắc phục của các sắc Dân thiểu-số.

Người ta thích những biểu diễn truyền thống của mỗi sắc-thái, hơn là những lối vũ bắt chước phần nào các lối vũ Tây-phương.

Rất nhiều cổ gắng, rất nhiều ưu điểm, dĩ nhiên những khuyết điểm cũng không phải ít.

Dù sao, đối với những khán giả Việt-nam chưa từng hiểu biết nhiều về các đồng Bào Sơn Cước thì đây là những tiết lộ vô cùng mới lạ, và hấp dẫn.

Chắc cái ban Văn-nghệ của Đồng bào Sơn-cước không mong muôn gì hơn.

Một thính giả phóng viên của Phò-Thông tạp chí:

TAYA KAMA KLONG

PHÒ-THÔNG - 51

Ký giả NGUYỄN - ANG - CA đã đoạt huy chương vàng trong cuộc thi «WORLD CUP 1970 »



đã về nhì cùng với ký giả của khối Cộng Sản : IMRICH HERNANCÉK của báo TIP thuộc quốc gia Tiệp Khắc.

Trước thành tích vẻ vang trong hai năm, chiếm hai Huy Chương Vàng, là phần thưởng cao quý nhất của Viện Báo Chí Quốc Tế. Ông Bà Nguyễn Ang Ca đã được ban tổ chức chánh thức mời sang Nam Mỹ dự lễ phát giải thưởng, sẽ long trọng cử hành vào thương tuần tháng 10 này.

Ba Tây, quốc gia đoạt giải bóng tròn thế giới năm 1970 của VUA BÓNG TRÒN PELÉ cũng mời ký giả Nguyễn Ang Ca sang viếng quốc gia Ba Tây trong vòng 1 tuần lễ.

Đây là huy chương thứ 5 trong suốt 23 năm hành nghề của ký giả Nguyễn Ang Ca. Trong số 5 huy chương này, có 2 Huy chương Vàng Quốc Tế.

Văn Nghệ Bình Định

HỌA SĨ

PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG

Mùa thu 1960 tại Qui Nhơn, dưới sự chủ tọa của Đại tá Nguyễn mộng Hùng Tỉnh Trưởng Tỉnh Bình Định và dưới sự bảo-trợ của Hội Văn Hóa Tỉnh Bình Định, Họa sĩ Phạm đình Khương triển lãm họa phẩm của mình.

Như chúng ta đã biết, Họa sĩ Phạm đình Khương sinh năm 1946 tại Nhơn Hưng, An Nhơn Bình Định.

Vào năm 1968 tham dự triển lãm hội họa của Sinh Viên Cao đẳng Mỹ thuật Huế, tại phòng Thông Tin Huế.

Đến năm 1970, tham dự triển lãm Hội-Họa và Đêu khắc do Sinh Viên Cao đẳng Mỹ Thuật Huế tại phòng Thông Tin Huế

Mùa Thu 1970 triển lãm hội họa tại Qui nhơn.

Họa sĩ Phạm đình Khương đã tốt-nghiệp Cao đẳng Mỹ Thuật Huế.

Anh đã có một sức sáng tạo phong phú về lượng cũng như về phẩm.

Cuộc triển-lãm được mở ra từ ngày 19 đến 25 tháng 09 năm 1970.

Đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các giới yêu Nghệ Thuật.

40 họa phẩm đã trải ra một chân trời màu sắc mộng mơ, đậm đà phong thái dân tộc cõi truyền và độc sáng :

- 1 — Tình Đời
- 2 — Luyến Thủ
- 3 — Phấn bướm

- Tâm trạng đen
- Điểm sứ
- Nguyễn cầu
- Ác mộng
- Bạc phận
- Cho người nằm xuống
- Máu và Lê
- Thiên Nga
- Kiếp bèo
- Sôis ngọt
- Nguoing vọng
- Người vê dưới nguyệt
- Phủ phàng
- Nét vũ điệu
- Người, Nàng và Mặt Trời
- Gởi cho mây ngàn
- Trơ vơ
- Nhạc buồn
- Đường cùng
- Bình Minh và Hoàng Hôn
- Vùng kết hợp
- Tình Mẫu Tử
- Niềm Ưu tú
- Nguyễn Trãi
- Vào Thủ
- Tháp Chàm (Qui Nhơn)
- Dưới mưa
- Hồ Tình Tâm
- Thái Miếu
- Cung Diên Thọ
- Dưới bóng
- Miếu xưa
- Chiều trên xóm ghe
- Ghềnh Ráng (Qui Nhơn)
- Bến Hương Giang

- 39 — Phố Lẽ
- 40 — Đò trên sông

Trong 40 họa phẩm ở trên, mỗi một đều có sắc thái riêng, vẻ đẹp riêng.

Chúng tôi thấy nổi bật nhất là họa phẩm SUỐI NGỌT. Họa sĩ minh họa dưới hình thái ẩn tượng.

Các họa phẩm theo môn phái này đã làm sáng chói gian phòng.

Chúng tôi xin hỏi họa sĩ, họa phẩm nào ưng ý nhất.

Được họa sĩ cho biết là CHO NGƯỜI NĂM XUỐNG qua cái nhìn say mê, đắm đuối nhưng xót xa cay đắng vô cùng.

Cuộc chiến bao giờ chấm dứt, biết bao người đã nằm xuống cho đất nước này vươn lên !

Chắp tay nguyện cầu cho đất nước sớm thanh bình, dân tộc Việt Nam biết thương yêu nhau phải không họa sĩ PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG ?

Qui Nhơn 22-9-1970

LƯƠNG TRỌNG MINH



→ Trên nhánh sông mưa

Thi tập của Trần Thị Tuệ Mai, một nữ sĩ đã có 3 tập
xuất bản từ 1962.

«Những nỗi nhớ đang này

Xin gói bằng hơi thở

Hơi thở chiều sông mưa

Đây giống xanh biển biệt.»

(Trên nhánh sông mưa)

Sáng tạo X.B. — 1970 — Sài Gòn

★ Tinh khúc 30

Thơ của Nguyễn-Phú.

Tác giả xuất bản.

● Tục thờ cúng

Của ngự phủ Khánh Hòa

Của Lê - quang - Nghiêm

Giải 1 Biên khảo 1969 của Pen-club V.N

● Thèm về

Thơ của Thái tú Hạp

Nhà xuất bản «Thơ».

27 Trần Bình Trọng, Đà-NẴNG

Những người của cảm thông văn nghệ

Những người của tuổi trẻ cấp tiến

Những người của lang thang, bơ phờ, đói rách.

Người ở huế — chưa ở huế — từng ở huế.

ĐỌC CHO KỲ ĐƯỢC :

TẠP CHÍ NHẬP CUỘC

Tờ báo văn nghệ rách nhất Việt Nam

số một : TÌNH LANG THANG TRẦN HỮU NGHIỄM

số hai : NG-ĐÁC-NGÀN — NG-CANG — L-T-DŨNG —
T-HỮU-NGHIỄM

liên lạc : Trần hữu Nghiêm Hộp thư 77 Huế

● Sinh Hoạt Văn Nghệ Đan Tay

Ngày 5-10-70 Tinh yêu tuổi trẻ.

● Thân ái mừng

hai Bạn Thoại-Nguyễn và Ngu-i

Khai giảng lớp mẫu giáo tại Chợ-Quán, số 102-104/B đường
Nguyễn Trãi. Chợ-lớn ngày 3-10-1970

N.V.

● SOẠN THẢO CÔNG VĂN

Soạn-giả Lê-Thái-Ất, giảng-viên Học-Viện Quốc-Gia Hành-
Chánh giáo sư Nguyễn-Văn-Bóng đề tựa, do Hội Nghiên-cứu Hành-
Chánh phát hành, số 10, đường Trần-Quốc-Toản Saigon.

Loại sách chuyên mòn dành cho công chức, về nguyên-tắc và
thực hành trong việc soạn thảo công văn.

Khi một người gái xứ Quảng-Ngãi chịu «nâng khăn»
một người trai vùng Hà-tĩnh để rồi khai sanh

SUỐI BÙN REO

hay

15 câu chuyện phụ nữ

thì bạn đọc thế nào lại chẳng tìm đọc tác phẩm song đời
(phải dội «15 năm ấy...» mới chào đời) của

Thoại Nguyễn Nguyễn-Thị-Thoại-Dung

và

Ngu-Í Nguyễn - Hữu - Ngu

* Phù sinh

Truyện dài của Phạm Quốc Hùng
Tủ sách văn nghệ 4, khai phong

* Đọc trong NGƯỜI MỸ XẤU XÍ (The Ugly American của W. Lederer, do Lưu Bằng dịch vừa phát hành)

— Những vụn về của Mỹ trong chính sách đối ngoại ở ĐNA và
Việt-nam

— Những trận kinh hồn giữa Lê-dương và Việt-minh sau khi
Điện-biên-Phủ thất thủ

— Đề hiều tại sao NGƯỜI MỸ XẤU XÍ làm chấn động dư luận
Mỹ

● Đạo Đức cõi nhân

12 gương xở thế của người xưa trên lĩnh vực đạo đức.
Nguyễn-hữu-Trọng biên khảo.

Nhà X.B. Thanh-Tâm. 110 Cao Thắng Saigon.

BẤT NGÁT MỘT TÌNH YÊU CHO NGƯỜI TRON

thơ tình của một thi sĩ Việt-nam trên đất Mỹ
Thơ phuơng tấn người trẻ Việt-nam tái bản
Mọi liên lạc với nhà xuất bản và tác giả : 220/150/17 Trương-
minh-Giảng Saigon

Đời nay

Bản nguyệt Báo THỜI NAY đến ngày 03-10-70 sẽ xuất bả
n một tuần báo mới lấy tên là «ĐỜI NAY» tuần báo của những
nh hoạt mới.

Tuần báo ĐỜI NAY gồm đủ các đề mục và thành phần tin tức,
tiến và giải trí, không ngoài mục đích theo dõi và giới thiệu
sinh hoạt mọi ngành và khắp nơi trong nước cũng như ở
ngoại quốc.

Chủ nhiệm chủ bút : Nguyễn-Văn-Thái

Hỷ Tin

* Thân ái mừng cháu LÊ-DUNG, ái nữ của ông
Bà Lê-Tràng Kiều, 528/15/51. Trương-minh-Giảng,
Saigon, đẹp duyên với PHAN-HUỲNH con trai của
bà Phan-văn-Phố, và chúc đôi tân hôn tình yêu
hạnh phúc bền lâu.

● Vui mừng chúc cháu GIUSE PHAN THẠCH
LĨNH, trưởng nam của ông bà Phan-Thach-Uyển,
Saigon, và MARIA VŨU THI HUỆ KHANH, thứ nữ
của ông bà Vương-quốc-Phương Bạc-Liêu, được
loan phụng hòa minh, sắc cảm hảo-hiệp.

Nguyễn-Vỹ

Xi-rô

NICO BG

BÊ BÊ

CÓ SINH-TÔ B6 + SINH-TÔ PP

tri

em nhỏ:

**OC SỮA
ĐEN
LỎ LỐI NGOÀI DA
SUY NHUỘC**



**BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY
VIỆN BẢO-CHÈ NGỌC-DIỆP CHOLON**

28DH BYT T7

PHONG PHÚ

Xi-Rô

TONIVITAL

cháu trẻ em

Gồm có các
sinh-tô :

A - C
D - PP
B₁, B₂
B₁₂
B₆
LYSINE



SBM/BYT/TQ-6-60

*Bồi dưỡng cơ thể
Giúp trẻ em chóng lớn*

*tri: BIẾNG ĂN - GÂY CƠM
SUNG LUÔI - SUNG RUỘT*

Viện Bảo-Chè
NGỌC-DIỆP
CHOLON

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY.

trị: ỈA CHÁY, NHIÊM ĐỘC
Ở RUỘT
KIẾT-LÝ CÓ ĐÂM MAU

Dùng thuốc

TANIGELAMIDE

PHONG-DIEN

Thuốc viên cho người lớn
Thuốc bột cho trẻ em.

Hợp với
người lớn
trẻ em

BẢN TẬP CÁC NHÀ THƯƠNG TẨY
2000/BYT/X7-8-67

NUỐC NGỌT "CON CỘP"



Ở mọi nơi,
Thôn quê,
Thành thị

Nước ngọt Con Cope
ở đâu,
Đây là Khắc Phanh,
Sông Lầu, Gia Định.

Brasseries et Glacières
de l'Indochine
6, Hal-Ba-Trung.Saigon Tel: 20.311

Nhà hàng Đại-La-Thiên

Điện-thoại số. 26.893

31 — 33 đường Lăng-Ông CHOLON

- Đặc biệt các món ăn Tiều
- ★ Sạch sẽ vệ sinh và ngon miệng
- Bếp khéo, bồi giỏi và lẽ p ép
- ★ Có máy điều hòa không khí

Ở lầu 3 lộ-thiên có không khí thiên-nhiên
trong một khung cảnh huy hoàng diễm ảo

Gần đến kinh kỳ, Bàn thăn đã dược hay là đang hành
kinh mà đau bụng, uống Lôi Công Hoàn «Ông Tiên». Các tiệm
thuốc Bắc có bán lẻ. Nhà thuốc Ông-Tiên Phú-Lâm Cholon

K.N.BYT. số 9.5

Phong ngứa Ghẻ chốc, lở lói, gãi tới đâu ăn lan tới
đó không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết. Uống Giai
phong Sát-Độc-Hoàn «Ông Tiên» Trên 30 năm đau
tiếng. Có bán lẻ ở các tiệm thuốc Bắc.

Nhà thuốc Ông Tiên Phú-Lâm, Cholon

(K.N, BY. số 3—9-5-53)

Giấy phép số 292 CDV/TTLNĐ ngày 9-10-1961

Chủ-nhiệm : NGUYỄN VŨ

In tại nhà in riêng của PHÔ-THÔNG

231, Phạm-Ngũ-Lão — SAIGON

D.T. : 25.861

GIÁ : 50 đ

Công sở : gấp đôi