

PHỐ THÔNG

Giám đốc. Chú bút : Nguyễn Vỹ

130m

P 95

V6 P57

Năm thứ XII

1-10 1969



231

- Giảng-giải Thơ Hồ-xuân-Hương
NGUYỄN-VĨ
- Tới viếng Malacanang
Ký-sư ĐÀO-TÚ-LANG
(Phi-Luật-Tan)
- Minh-Mạng kết tội Lê-văn-Duyệt
Cô LUU-HÀ
- Ngày cuối cùng của thành-phố Pompéi
TÂN-PHONG
- Văn-té Nguyễn-thị-Giang
ĐÔNG-TÙNG
- Sinh-hoạt Trẻ :
Quán Hương Cỏ May
Cô THU-MAI
- Minh ơi, La Conquista dello spazio
DIỀU-HUYỀN

DẶC
BIỆT

ip-chi văn-hóa viêt-nam và quốc-tế

PHÒ-THÔNG tăng cường

★ Năm thứ XII ★

Bạn đọc thân mến.

Để kỷ niệm năm thứ 12 của Phò-Thông tạp-chí và để đáp-ứng xứng-đáng với cảm-tình rất nồng-nhiệt của bạn đọc trung-thành với Phò-Thông từ 12 năm nay, chúng tôi phát-hành những số Đặc-Bié特
Liên-Tiếp, tăng cường :

từ số này, 23I, rangày 1-10-69

Phò-Thông tăng-cường thêm 32 trang, và nhiều trang in màu, thêm nhiều bài sáng-tác có giá-trị đặc-bié特, thêm sự hợp-tác của nhiều nhà Văn-nhà Thơ nòi-danh trong Nước và ở Ngoại-quốc, nhiều tài liệu học-hỏi mới về Văn-Hóa Việt-Nam và Quốc-tế. Một số anh chị em sinh-viên Việt-Nam ở trong Nước và Hải-ngoại, đã đỗ cấp-bằng Đại-học, Cao-học, tiếp-tục gởi bài đăng nhiều hơn trong Tạp-chí Phò-Thông.

Bạn Đặng-văn-Chà, Giám đốc nhà Tòng phát-hành Nam-Cường, đã sot sắng từ lâu năm trong việc phát-hành Tạp-chí Phò-Thông, sẽ tiếp tay với

chúng tôi và gia-tăng hợp-tác để thêm khởi-sắc
quyền Tạp-chí Văn-hóa hiện-đại trong Văn-học-sử Việt
Nam.

* Bắt đầu từ số này, tất cả thư-từ liên-hệ đến
tiền bạc, ngân phiếu, bưu phiếu, đại-ly bán báo,
phát hành v.v... xin gửi về, hoặc trực-tiếp liên-lạc
với: Ông ĐĂNG-VĂN-CHÀ.

Tổng Phát Hành Phồ-Thông Tạp-chí
185, Đại-lộ Nguyễn-thái-Học, Saigon.
Điện-thoại : 23.867

* Tất cả những bài Văn, thơ, lai-cǎo, thư-tín về
Bộ Biên-tập, xin đề gởi như thường lệ : ông Nguyễn
Vỹ,

Giám-đốc, Chủ-bút tạp-chí Phồ-Thông
Tòa-soạn: 231, Phạm-ngũ-Lão, Saigon

Điện-thoại : 25.861



Phồ-Thông 232(15-10-69)
cũng thêm 32 trang bài,
ruột in màu, bìa offset.

★★★ ★
★ của PHÓ-THÔNG TẠP-CHÍ — NĂM THỨ XII ★

● NGUYỄN-VĨ

● DIỆU-HUYỀN

● TÂN-PHONG

● NGUYỄN-HIẾN-LÊ

● PHẠM-VĂN-SƠN

● ĐÔNG-TÙNG

● NGUYỄN-QUANG

● VƯƠNG-HỒNG-SỄN

● TRẦN-TUẤN-KHẢI

● VŨ-MINH-THIỀU

● JAYA PANRANG

● LÊ-HƯƠNG

● BÀ ÁI-LAN

● SƠN-NAM

● CAO-NGUYỄN-LANG

● LAN-ĐỊNH

● GIANG-TÂN

● SĨNGUYÊN

● CHU-MINH-THỦY

● HOÀNG-THẮNG

Xã-luận

Văn-thơ V.N. và Thế-giới
Mình-oi

Thơ Lên-Ruột

Đáp-ban bốn-phương

Văn-hóa-tổng-quát
Văn-học Quốc-tế
Sử-ký Việt-Nam

» »

» »

Khảo-cô

Nho-giáo

Truyện-dịch ngoại-quốc

Văn-hóa-Chăm

Văn-hóa Miền, Lào

Phong-hóa Miền-Trung

» Miền-Nam

» Miền-Bắc

Phê-bình-sách

Sưu-tầm-chuyện ngoại-quốc

» »

» »

Sinh-hoạt-văn-nghệ Miền-Nam

- CÔ PHAN-THỊ-THU-MAI *Sinh-hoạt trẻ*
- Giáo-su NGUYỄN-QUANG-TÔ *Sinh-hoạt Đại-học, Trung-học*
- Bà TƯƠNG-PHỐ *Cao-học văn-chương*
- TÔN-NỮ HỶ-KHƯƠNG *giáo-khoa*
- TÍN-KHANH *Văn-học phụ-nữ*
- TRỌNG-TẤU *
- THU-MINH *Khảo-cứu Loài-vật*
- B.S. HOÀNG-MỘNG-LƯƠNG *Trào-phúng*
- Quan-Tòa HUỲNH-KHẮC-DỤNG *Phóng sự thời đại*
- Tiến-sĩ VÕ-QUANG-YẾN (Paris) *Đông Tây Y-dược*
- Giáo-su DƯƠNG-BẢO (Paris) *Luật pháp*
- Giáo-su NG-VĂN-CỒN (Paris) *Khoa-học Không-gian*
- Giáo-su DƯƠNG-BẢO (Paris) *Sinh-hoạt Việt-kiều ở Pháp*
- NG-KHẮC-TIẾN-TÙNG (Munich, Tây Đức) *Văn-hóa Pháp*
- Sinh-viên NG-THỊ-DIỆU-PHUƠNG (Grenoble) *Khoa-học chính-trị*
- Sinh-viên NG-TRÍTHIỆN (Genève) *Sinh-hoạt V.N. ở Pháp*
- Sinh-viên NG-TRÍTHIỆN (Genève) *Sinh-hoạt S.V. ở Âu-Châu*
- Sinh-viên NG-TẤN-PHƯƠNG (Texas) *Sinh-hoạt S.V. ở Mỹ*
- Thạc-sĩ PHÙNG-LÊ-ÁNH (Manila) *Lý-Hóa học*
- Sinh-viên LÊ-THỊ-TỐ-TÂM (Tokyo) *Văn-hóa Nhật*
- Tiến-sĩ TÔN-NỮ THANH-NHUNG (California) *Văn-hóa Mỹ-châu*

TỔNG PHÁT-HÀNH Việt-Nam và Ngoại-quốc :
NAM-CƯỜNG — Saigon

W278290

101

PHỐ-THÔNG

TẠP-CHÍ

GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM
PHƠ BIỂN VĂN HÓA ĐÔNG TÂY KIM CỔ

Giám-đốc, Chủ-bút ; Nguyễn-Vỹ

Tòa-soạn : 231 đường Phạm-ngũ-Lão — Saigon — ĐT 25861

Năm thứ XII — số 231 — 1-10-1969

	N.V	9 — 10
1 — Bầy chuột cống	Lâm-tùng-Sinh	11 — 23
2 — Nhũng trang nhật ký của		
Tổng-Thống Truman	Lưu-Hà	24 — 29
3 — Vua Minh-Mạng kết tội		
Lê-văn-Duyệt	Phan-thụy-Mai	30
4 — Âm thầm (thơ)		
5 — Một thương gia Hòa-Lan	Lê.Hương	31 — 39
6 — Tôi viếng Malacanang	Đào-tử-Lang	40 — 46
7 — Saigon lai rai	Hoàng.Thắng	47 — 51
8 — Bửa củi thuê (thơ)	Phạm Ngọc Vị Quang	52
9 — Ngày cuối cùng của thành phố Tân Phong	53 — 58	
10 — Văn tết liệt nữ Ng-thị-Giang	Đông Tùng	59 — 65
11 — Cái tủ sách (truyện ngắn)	Mỹ-Khanh	66 — 75
12 — Thương tâm (thơ)	Bà Tương-Phố	76
13 — Nho giáo dưới thời đại		
nguyễn-tử	Trần-tuấn-Khai	77 — 80
14 — Hồ Xuân Hương	Nguyễn-Vỹ	81 — 85
15 — Đọc «Mùa xuân âm thầm»	Lan-Đinh	86 — 88
16 — Cụ Nguyễn-thể.Truyền	Nguyễn-Vỹ	89 — 90

17 — Mình ơi	Điệu-Huyền	91 — 102
18 — Tiếng nói của thế hệ	Thích-Tâm-Quang	103 — 110
19 — Chiều chiến địa (thơ)	Nguyễn-trọng-Nhơn	111
20 — Phong-hóa V.N. xưa nay	{ Cao-ng-Lang Bà Ái.Lan	112 — 118 119 — 125
21 — Chuyện quái dản khoa-học	Giang-Tân	126 — 132
22 — Ngân con chim hót trong dầu (thơ)	Tôn-hoài-Mộng	133
23 — Sinh Hoạt Trẻ	Thu-Mai	134 — 138
24 — Thơ lèn ruột	Điệu-Huyền	139 — 140
25 — Ghép tim	Hoàng-mộng-Lương	141 — 148
26 — Sinh khí văn nghệ	Hoàng-Thắng	149 — 150
27 — Giải thưởng văn học của Tổng-thống VNCH	P.T	152 — 153
28 — Thư bạn đọc		154 — 158
29 — Sách báo mới		159 — 160

- Chúng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về những bài lai cảo của bạn đọc, (theo thè-lệ chung của các tạp-chí quốc-tế).
- ★ Bài lai cảo không đăng, không trả lại.
- Các Sách Báo Việt-ngr ở trong nước được tự tiện trích đăng những bài trong tạp-chí PHÔ-THÔNG, nhưng yêu cầu đề rõ xuất-xứ: «Trích tạp-chí PHÔ-THÔNG» và đừng viết tắt,
- ★ Cấm trích, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
- Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.
- ★ Copyright by PHÔ-THÔNG, printed in Việt Nam.



Bầy chuột cồng bu quanh một xác chết

LÚC còn sống, cụ NGUYỄN-THẾ-TRUYỀN không được ai săn sóc xót thương đến cả. Cụ không có một căn nhà riêng để ở, một công việc xứng đáng để làm, một người bạn tâm giao để tri kỷ.

Toàn là những kẽ lợi-dụng cụ. Từ lúc cụ ở căn nhà hoang ở Đàlạt, xuống Sàigòn ở một cái chái sau trong một biệt-thự Luật-sư, đường Pasteur, rồi một căn gác rợp lụp-xụp trong ngõ hẽm Trần-bình-Trọng, một căn nhà ở Bà Chiểu, một cái buồng chật hẹp ở trụ sở một bè đảng, một phòng «giám» ở tầng ba một nhà buôn đường Ngô Tùng Châu v.v.. Cụ Nguyễn-Thế-TruyỀn bị hết bọn người này đến bọn người khác gạt gẫm, nuôi cорм nuoi rượu để dầu cơ cái uy tín còn sống sót của cụ, để buôn bán kiếm lợi kiém danh. Rồi khi chúng thấy không dùng cụ được việc, không khai thác cụ được gì, chúng tìm cách lờ cụ đi, hất cụ ra, xua đuổi cụ. Có kẻ bám vào cái tên của cụ để kiém ăn, được một thời gian lại quay lại chửi rủa cụ, bêu xấu cụ.

Tôi đã thấy tận mắt tất cả những cái ấy.
Thỉnh thoảng cụ nói cho nghe tất cả những chuyện
bí ẩn ấy.

Rồi bây giờ cụ chết. Biết thân phận mình, cụ
trỗi lại một câu : «gói xác tôi trong chiếc chiếu
đem chôn».

Nhưng Cụ vẫn không được thỏa mãn sau khi
nhắm mắt. Chúng có dễ yên xác chết của cụ đâu !
Bạn con buôn danh lợi, bạn phu thủy, pháp
sư, bạn xôi thịt bắt cổ liên sỉ, đem xác chết của
cụ rêu-rao làm món chiêu hàng. Ông thì nêu danh
trưởng ban lo đám tang của cụ, kẻ chánh trị 3 xu
thì kêu gào làm tiêu ban tổ-chức «đám tang», nay
hop ở tru sở Bắc Việt, mai nhom ở nhà thờ cụ
Phan Chu Trinh, rồi ở Quốc Hội, làm nhặng lên
chung quanh xác chết của ông già khốn khổ.

Em của cụ, cháu của cụ, cũng đành đứng ngồi
bầy Chuột-cống tanh hôi giành dứt nhau, bu
chung quanh quan tài của nhà cách-mạng cõi-lão
cuối cùng chống thực dân, Cộng sản. Thật tội
nghiệp cho cụ !

Tôi viết bài này để làm chứng tích cho những
thế-hệ sau.

nV

● Xin xem bài «cụ Nguyễn-Thé-Truyền» ở trang
89.

Những trang nhật ký của Tông-Thống **TRUMAN**

Về chiến tranh TRIỀU-TIỀN

● Sưu khảo của LÂM-TÙNG-SINH

L.T.S. — Nhìn cuộc chiến tranh Việt Nam hiện nay,
chúng tôi xin hiến bạn đọc những trang nhật-ký của cựu
Tông-Thống Mỹ, Harry Truman, về chiến tranh Triều
Tiền (1950-1953). Các bạn có thể tìm hiểu trong đó nhiều
bài học trong chính sách của Mỹ đối với chiến-tranh chống
Cộng ở Đại-Hàn và Việt-Nam.

PHÒ-THÔNG

Lời nói đầu.

Đã nhỉ thế chiến chấm dứt,
hiềm họa phát xít không còn
nữa, cộng sản quốc tế «lên
chân».

Để bành trướng chủ nghĩa và
thể lực, Staline áp dụng chiến
thuật lèm ăn dâu, chọn các quốc
gia kém mờ mang và chậm tiến
ở Á Phi làm bàn đạp mưu
toan xích hóa toàn thế giới.

Được dây máu ăn phèn, ở
chiến trường Viễn Đông, lợi
dụng quyền giải giáp quân đội Nhật
ở Trung-Hoa, lấy số vũ khí đó
trang bị cho quân đội của Mao
trạch Đôag để họ Mao cướp
chính quyền năm 1949, qua năm
sau Nga Hoa tiến đến thôn tính
Triều Tiên.

Giữa lúc Triều Tiên sắp bị
roi vào tay Bắc Hàn thì Hoa
kỳ kịp tung quân sang bảo

NHỮNG TRANG NHỰT KÝ

về quốc gia này. Sự xuất hiện của Đại Tướng Mac Arthur, Tông chỉ huy trưởng quân lực Đồng Minh trên chiến trường Viễn Đông, đã lật ngược thế cờ khiến Cộng quân thua lièng xiềng, phải chịu ngồi vào bàn hội nghị Bàn-môn-Điếm.

Song Mac Arthur, một danh tướng 35 năm kinh nghiệm trên khắp chiến trường, một vị tướng lãnh trí dũng song toàn, không chấp nhận lỗi đánh nứa chừng của Tông thống Hoa kỳ. Ông quyết đánh tan Hàn Cộng và tiến xa hơn nữa là đưa quốc quân lên giải phóng lục địa Trung Hoa. Tướng Mac phản đối quyết liệt sự dựt dè của Tông thống Truman, vì ông này sợ mang tiếng là «hiếu chiến», là «ké gày» nên thế chiến thứ ba... v.v...

Sau cùng Tông Thống Truman phải triệu hồi tướng Mac về Mỹ trao quyền chỉ huy tối cao quân lực Đồng minh cho Trung-Tướng Ridgway.

Dưới đây là những trang nhặt

ký của T.T. Truman.



Giải phóng SÉOUL

«Ngày 15-9-1950. Sau khi đồ bộ xuống Inchon, đệ nhất hạm đội thủy quân và đệ thất sư đoàn bộ binh Đồng Minh tiếng thăng xuống Séoul và giải phóng thành phố này vào ngày 28-9.

Ngay từ ngày 27, nội các Lý Thừa-Vân đã tái lập xong nền cai trị hành chánh của tỉnh này.

Tin điện đánh về Tòa Bạch Cung, tôi (Tông-thống Truman) liền đánh điện tín ban khen đại tướng Mac Arthur, Tông chỉ huy trưởng quân lực Đồng Minh trên chiến trường Đại Hàn.

4 ngày sau (2-10), tướng Mac lại báo tin cho tôi hay rằng: «Quân đội Nam Hàn đã tiến gần đến vĩ tuyến 38. Sức tiến của Đồng Minh gần như không gặp sức đối kháng. Hàng ngũ đối phương gần như rối loạn».

NHỮNG TRANG NHỰT KÝ

Qua ngày mồng 3, Bộ Tông Tham Mưu ở Hoa-Thịnh-Đốn lại nhận được nhiều điện tín từ bên kia Thái Bình Dương đánh về, tất cả cùng tương tự nhau: «Quân Trung Cộng hăm dọa sẽ gửi quân sang Đại Hàn...», Châu Ân Lai đã tuyên bố với ông Panikkar, đại sứ Ấn Độ ở Bắc kinh rằng: «Nếu quân đội Liên Hiệp Quốc vượt qua vĩ tuyến 38 thì Trung Cộng bắt buộc phải gửi quân sang viện trợ cho Bắc Hàn... Nhưng hành động này sẽ không có nếu Đồng Minh không trực tiếp tiến quân vượt ranh giới 38...»

Tôi cảm thấy sự quan trọng của chiến tranh cao Ly sẽ là ngòi thuốc súng bùng nổ thế chiến thứ ba, bèn cấp tốc gửi những tin kia cho tướng Mac hay và kèm theo những lời căn dặn:

«Trong trường hợp đụng độ với những lực lượng quan trọng của Trung Cộng, dù chúng công khai ra mặt hay lén lút «ngụy trang, Đại tướng phải khéo léo cầm chân chúng; đừng

vội dấn mình vào cuộc chiến khốc liệt... Và Đại tướng phải điện ngay về Hoa Thịnh Đốn xin lệnh trước khi dự định một hành động quân sự cần thiết.

Nhưng tôi vẫn chưa vững bụng. Tôi quyết định gấp riêng Mac để nắm vững tình thế và nghị binh. Tôi bèn chọn đảo Wake là nơi thuận tiện nhất che cuộc gặp gỡ hệ trọng này, và thời gian là sáng sớm ngày 12-10-1950.

Cuộc gặp gỡ trên đảo Wake

Lên chiếc phi cơ riêng Independence, khởi hành từ Hoa Thịnh Đốn chiều 11-10, đến 6 giờ 30 thì phi cơ hạ cánh xuống phi trường Wake. Tôi được Đại tướng Arthur chờ đợi sẵn từ sân bay tiếp nước.

Chúng tôi mượn tạm văn phòng của ông giám đốc phi trường làm nơi hội họp.

Hơn một tiếng đồng hồ trích

NHỮNG TRANG NHẬT KÝ

bày cặn kẽ tình hình chiến sự với tôi, đại tướng Mac cả quyết với tôi rằng thắng lợi về phe Đồng Minh kè như đã nắm chắc ngay từ bây giờ. Ông còn cam đoan rằng quân đội Trung cộng sẽ không can thiệp vào chiến cuộc Đại Hàn. Vẫn theo lời Đại tướng thì ông đang tiến tới việc ký kết một hòa ước với Nhật bản, hòa ước này nhằm mục đích để Nhật Hoàng sẽ không tổ thái độ tán thành hoặc phản đối sự hiện diện của quân lực Đồng Minh tại Cao Ly.

Nghe tướng Mac trình bày xong, tôi nhắc nhở Mac vài chi tiết về sự cần thiết phải tăng cường quân lực trong việc liên minh phòng thủ Châu Âu. Đại tướng không những đã tỏ ra hết sức thông cảm với vị chỉ huy tối cao của ông ta, mà ông còn hứa với tôi là sẽ có thèm, chỉ trong vòng tháng 1-1951, giảm bớt một sư đoàn Đồng Minh ở Cao Ly dồn dưa về Âu Châu.

Thấy Đại tướng chân thành và lạc quan trong cuộc hội họp

tay đôi này, tôi cũng tin tưởng lây, vui vẻ xiết chặt tay Mac.

Đoạn tôi dẫn Mac qua một gian phòng bên, nơi các nhạc vật tối cao trong Bộ Tòng Tham Mưu Hoa Thịnh Độn đang chờ đợi. Mục đích của tôi là để cho Mac có cơ hội nhắc lại những lời ông ta vừa nói với tôi.

Và trước mặt các nhân vật này, tôi đã hỏi lại Đại tướng:

— Đại tướng có thèm cho tôi biết sự nguy hiểm có thể xảy ra nếu quân đội Nga Sô hoặc Trung Cộng công khai can thiệp vào chiến trường?

Đại tướng cho ra hai giả thuyết.

1) Về Trung Cộng, theo Đại tướng, thì họ không dám can thiệp mạnh mẽ. Số quân Trung

ANACINE

TRỊ PHONG NGỦA
MỄ ĐAY, HO, SUYỄN

NHỮNG TRANG NHẬT KÝ

Cộng gửi sang Bắc Hàn, dù có nguy trang chẳng nưa, cũng không thể quá con số 50, 60 ngàn. Nhưng chắc chắn là số quân này không có không quân yểm trợ.

2) Còn về Nga Sô thì họ có một không lực hùng mạnh thật đấy.

Nhưng ông kết luận rằng cả hai số phàm, lượng (phi cơ, hỏa tiễn và khả năng kỹ thuật) của Nga Sô đều kém hẳn Hoa kỳ. Ông còn nói rằng, nếu có muốn, Nga Sô cũng khó cất được một đạo quân khả dụng đương đầu với Đồng Minh trước mùa Đông.

Sau cùng ông nói cũng có thèm có sự phối hợp giữa hai đạo Không và Lục quân Nga Hoa: Phi cơ Nga yểm trợ bộ binh Trung Cộng. Và cũng, theo ông thì, dù có sự phối hợp này cũng không là mối lo ngại cho Đồng Minh.

Ông còn tỏ vẻ mai mỉa, khinh thường nói:

— Chúng sẽ làm trò trống gì: Bộ binh Trung Cộng dưới đất,

không quân Nga Sô trên trời!

Cuộc hội họp bế mạc vào lúc 9 giờ. Đại tướng phải vội vàng trở về Đông Kinh, còn tôi và đoàn tùy tùng lên Independence già từ đảo Wake.

Trước khi chia tay, tôi cầm chặt tay Đại tướng, chúc Mac mau chiến thắng và ao ước không phải lâu chờ đợi cuộc tái ngộ trong giờ phút khai hoàn ca-

Quyết định của Mac làm tôi lo lắng

Suốt tháng 10 năm đó, những tin điện từ Cao Ly về Tòa Bạch cung cho hay rằng quân Đồng Minh vẫn tiến đều về phía Bắc Triều Tiên, không gặp một sức đối kháng đáng kể nào.

MIDOL
TRỊ CÁC CHỨNG
ĐAU NHỨC, CẨM CỦM

Tới ngày 19 (tháng 10) quân đội Nam Hàn đã chiếm được thủ đô Bắc Hàn (Phioeng-yang). Nhưng qua ngày 20, phòng quân báo Hoa kỳ nhận được nhiều báo cáo cho hay rằng có nhiều đạo quân Trung Cộng khả dụng đã tiến đến gần giáp trung tâm điện lực Sui-Ho và các chi nganh dọc theo sông Yabe.

Thể nghĩa là Trung Cộng đã công khai nhảy vào mặt trận Bắc Hàn. Nhưng mãi tới ngày 31-10, tin này mới được chính thức gửi về Hoa Thịnh Đốn, do sự phát giác của Bộ tham mưu đệ thập quân đoàn đang chiếm đánh Won-San. (Kết quả sau những cuộc điều tra từ binh Bắc Hàn do quân đội Mao trách Đồng nguy trang. Những tù binh này khai chúng đã vượt sông Yabe từ ngày 16, nghĩa là sau cái ngày mà Đại tướng Mac cam quyết với tôi rằng: nếu Trung Cộng xua quân sang Đại Hàn, chúng sẽ chỉ dón nhận sự thảm bại).

Tôi không khỏi lo lắng, đánh

điện ngay cho các tướng lãnh chỉ huy liên quân Đồng Minh thử hỏi xem Mac có ý kiến gì về sự thay đổi cục diện quan trọng này không.

Qua ngày 4-11, tôi được Mac đánh điện về xin rời cứ bình tĩnh dùn vội nồng lòng trước một quyết định mau chóng nào cả và mong tôi đừng lo sợ sự hiện diện của Trung Cộng tại đây có thể làm ngời cho một trận thế giới chiến bùng nổ.

Nhưng hai ngày sau, tức là ngày 6, tôi tiếp nhận được một tin cấp báo: ông Dean Acheson, chỉ huy trưởng không lực ở Kansas City, cho hay ông ta vừa nhận được điện tín của Đại tướng Arthur ra lệnh cho ông phải ném bom phá hủy tất cả các cầu

TELMIN
TRỊ CÁC LOẠI LÃI
THƠM ★ NGON ★ NGỌT

cống dọc sông Yabe, bắt ngang Sinuifu (Đại-Hàn) và An-Toung (Mân-châu-loan). 90 chiếc B.29 phải cất cánh rời phi trường vào 13 giờ (giờ Hoa-Thịnh-Đốn) để thi hành lệnh này.

Tôi trả lời rằng tôi chỉ chấp thuận hành động này nếu xét ra không có thể xảy ra nguy cơ đại chiến.

Acheson đáp rằng: ông không bê biết và nhận thêm được tin tức mới mẻ nào của Mac, ngoại trừ bởi sự có mặt của Trung Cộng ở dọc bờ bên kia sông Yabe.

Lập tức tôi ra lệnh cho Acheson phái Robert Lovett, viên bí thư của ông ta, bay ngay sang chiến trường để xem xét tình thế.

Mãi tới 11 giờ 40, nghĩa là chỉ trước khi 90 chiếc phi cơ B.29 này phải cất cánh có 80 phút, các tướng lãnh lực lượng liên quân Đồng Minh mới điện báo cho Đại tướng Mac hay rằng cần phải nghiên cứu lại trước

khi thực hành quyết định trên, vì không thể tự động oanh tạc xuống lãnh thổ Mân-châu-loan trước khi có sự thỏa thuận của Anh-cái-lợi (bởi lúc này Anh quốc đang đóng quân kiểm soát Mân châu loan). Trong khi chờ đợi sự ưng thuận của Anh, đại tướng phải tránh mọi sự xâm phạm biên giới Mân châu trong vòng 8 cây số ngàn. Và, Đại tướng được yêu cầu phải gửi về Hoa Thịnh Đốn bản tường trình hợp lý về những lý do mà ông ta đã ra lệnh oanh tạc các cầu cống dọc sông Yabe.

Nên chọn giải pháp nào?

Đây bản tường trình của tướng Mac Arthur :

— «6-11-1950

Hàng chục quân đoàn Trung Cộng đã từ ngã Mân-châu-loan kéo tới dọc dãy đặc khắp phía bên kia các cầu dọc sông Yabe. Sự kiện này không những có thể đe dọa lực lượng Đồng Minh dưới quyền

tại chỉ huy mà có thể đưa chúng tôi tới sự bị tiêu diệt hoàn toàn...

Chỉ có một biện pháp đặc nhất để ngăn cản sự tăng cường quân lực của đối phương là chúng ta phải hủy tất cả cầu cống, bắn tắt cả không lực của chúng ta, bắt ngan giòng sông Yabe này.

Mỗi một giờ chậm trễ, mỗi một giờ quyết định kia chưa được áp dụng là thêm bao nhiêu xương máu của quân đội Đồng Minh sẽ bị gầy dò dề lấp vào do dự kia.

Tôi tạm hoãn quyết định này và tuân theo lệnh của Tổng Thống. Nhưng riêng tôi, tôi rất bất mãn. Cái điều mà tôi dự định thật là hợp lý với luật lệ chiến tranh cũng như với sự quyết định và sự chỉ dẫn mà tôi đã nhận lãnh với các quốc gia Đồng Minh. Hành động này, theo tôi không đánh dâng gì tới sự gây hấn với Lục Địa Trung Hoa cả. Tôi không còn biết nói thế nào hơn nữa về kết quả thảm khốc sau này, về cả hai phương diện tinh thần và vật

chất, gây nên bởi sự hạn chế, sự dứt đê mà Tổng Thống đã ra lệnh cho tôi...

Tôi xin Tổng Thống xét lại mà thay đổi quyết định; tôi xin chờ đợi cho đến khi được lệnh mới của Tổng Thống, và hora sẽ cấp tốc thực hành ngay để tránh thủ thời gian đã mất..

Hai tuần lễ đầu tiên của tháng 12-1950 là những ngày đầy những nguy cơ, khủng hoảng. Những tin tức chiến sự từ Đại Hàn điện về Tòa Bạch Cung toàn những điều đáng lo ngại.

Đại tướng Collins, người được tôi gửi sang Nhật Bản và Đại Hàn để theo sát tình thế, đã đưa ý kiến thứ nhất này ra để nghị với Mac:

— Chúng ta cứ giao tranh với lực lượng Trung Cộng trên Cao Ly. Nghĩa là quân đội của chúng ta chỉ hạn chế ở mức độ này: không oanh tạc các căn cứ quân sự địch ở Mãn châu loạn, không phong tỏa lục địa Trung Hoa, không xin thêm viện binh..,

nghĩa là không mở rộng trận chiến.

Nhưng Mac phản đối ý kiến này. Theo Đại tướng, Mac cho như thế là đã tự nhận sự đầu hàng, và như vậy trước sau chúng ta sẽ không khỏi tự ân hận vì đã phải rút lui khỏi vùng bán đảo này.

Và Đại tướng đưa ra ý kiến thứ hai.

— Đem lực lượng Đồng Minh phong tỏa lục địa Trung Hoa và oanh tạc miền Nam quốc gia này; ông muốn tận dụng tất cả lực lượng quốc quân của Tướng giới Thạch vào chiến trường Triều Tiên và tung sang trấn giữ các vùng vừa oanh tạc này, bằng con đường Hồng Kong.. «Những cuộc hành quân ở bên kia ranh giới Đại Hàn sẽ có ảnh hưởng lớn lao tới sự phản ứng của quân lực Trung Cộng».

Cũng theo Mac, có thể có một lối thoát thứ ba là: có thể Trung Cộng sẽ ngừng tiến quân ở vĩ tuyến 38, và ở đây, liên

quân Đồng Minh sẽ cùng chúng đi đến chỗ ký kết một hiệp ước đình chiến.

Ông còn nói với tướng Collins rằng: Nếu không có giải pháp thứ hai của ông ta, thì sự tiến tới việc ký kết một hiệp ước ngừng bắn là một điều may mắn lắm cho phe Đồng Minh.»

Đối với tôi thì giải pháp thứ hai của Mac Arthur: «Tung quốc quân Trung Hoa vào miền Nam nước họ» chỉ là một sự nhầm lẫn dè lao mình vào một trận đại chiến thứ ba mà tất cả ai ai đều lo sợ. Tôi nói tôi không thể ngờ rằng chính Đại tướng Mac Arthur, là một nhân vật tên tuổi lừng lẫy nhất, suốt 35 năm trời trên pháp chiến trường quốc tế, lại có thể sơ ý đến nỗi không ước lượng trước rằng Trung Cộng sẽ có hành động phản ứng lại việc dội bom xuống các thành phố của họ như chúng ta (Mỹ) đã trả hận Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) bi oanh tạc sao? Tại sao Mac không nghĩ tới sự có thể, sau khi miền Na-

Trung Hoa bị oanh tạc, có sự can thiệp của hồng quân Nga sao viết? Và nếu như vậy, chúng ta sẽ phải đi tới cái đà oanh tạc Vladivostok, Transsibérien v.v...»

Nghĩ tới những hậu quả lớn lao đó, nên tôi, người cầm đầu vận mạnh của Thế giới Tự do, và hoàn cầu nói chung, không thể xông pha vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm như Mac Arthur nghĩ được.

Và cũng như tôi, tất cả các nước dân chủ đều điện về Tòa Bạch Cung quyết liệt phản kháng ý định khai hấn kè trên, và sau buổi hội nghị bất thường của các nước trong Liên Hiệp Quốc ngày 14-12-1950, tất cả đã quyết định tiến tới việc ký kết một hiệp ước đình chiến.

Trong khi hiệp ước đình chiến còn ở thời kỳ dự thảo, thì, lúc ấy bước sang tháng 1-1951, quân đội Đồng Minh đã chặn đứng được Cộng quân ở một vài chiến tuyến.

Và trong cuộc thám sát miền

Viễn Đông của tướng Collins và Vandenberg, hai ông có điện về Hoa Thịnh Đốn cho hay rằng theo lời tướng Mac, nếu Nga Sô không ra mặt nhảy hẳn vào vòng chiến, thì chiến tranh Đại Hàn dù có kéo dài lâu nữa cũng không gây sự tàn hại lớn lao cho đệ bát bộ quân Đồng Minh đang tham chiến tại đây.

Tới tháng 3-1951, trong khi cuộc thương lượng ngưng bắn đang có nhiều triển vọng thành công thì Mac Arthur vẫn có cỗ bảo thủ lập trường của ông ta. Đại tướng nói: «Chúng ta đã chịu nhiều tổn thất vào lúc khởi hấn, và nay chúng ta đang đặt tới các mục đích dùng vũ lực đẩy lui đối phương khỏi vĩ tuyến 38, và nếu không nhượng bước, chúng ta sẽ, chẳng bao lâu đâu đây lùi Cộng quân khỏi giải đất Trung Hoa.»

Ngày 19-3, tôi bèn ra lệnh cho Acheson gửi cho Mac một thông điệp cấp bách buộc ông ta phải tuân theo chỉ thị đề tiến tới đình chiến.

Tướng Mac bắt tuân thương lệnh

Cho tới ngày 24-3, sau nhiều lần tố ý phản kháng, tướng Mac gửi về cho tôi một bức điện tín, trong đó ông trình bày:

— «Những cuộc tiến quân của Đồng Minh đã đạt nhiều kết quả đúng như chương trình dự định của tôi. Chúng ta đã đẩy lui hẳn cộng quân khỏi miền Nam Đại Hàn.

«Và trong những cuộc giao tranh, sự thắng lợi dễ dàng của chúng ta đã cho thấy hẳn sự phôi thai, yếu kém của kẻ thù mới: Trung-Hoa cộng sản, mà chúng đã khoác lác tuyên bố về quân lực của chúng, chứ thực ra ngành kỹ nghệ nặng của chúng không hề đủ sức cung cấp một số vũ khí khả dĩ cung ứng cho một cuộc chiến tranh nguyên tử.

«Nhược điểm này mới chỉ được chúng ta khám phá từ khi Trung Cộng lao mình vào chiến cuộc Đại Hàn mà thôi. Mặc dù

nhờ sự hạn chế của quân đội Đồng Minh, đối phương cũng đã tò ra không thể dùng sức mạnh vũ khí để xâm chiếm vùng bán đảo này.

«Chính Trung Cộng cũng tự hiểu biết rằng, nếu chúng ta mở rộng trận chiến về phía chúng thì toàn thể quân lực của chúng sẽ bị chúng ta tiêu diệt trong một thời gian ngắn ngủi,

«Chúng ta không nên để dang hy sinh một giải đất Đại Hàn đã đổ bao xương máu, đã bị tàn phá để dành lấy hai chữ Dân Chủ.

Tuy nhiên, với tất cả quyền hạn của vị chỉ huy trưởng, quân lực Đồng Minh, tôi sẵn sàng, bất cứ lúc nào, mang hết khả

REGAST. T

TRI CÁC CHỨNG ĐAU
BAO TỬ. Báo chế theo
công thức Hòa-Lan

năng của tôi để tìm một vài giải pháp quân sự để có thể thực hiện, những mục đích chính trị của phe Đồng Minh tại Cao Ly mà không một quốc gia nào có thể phản đối được».

Gửi bức điện tín này, tức là đại tướng Mac Arthur đã tố ra không tuân lệnh vị chỉ huy tối cao, vị Tổng thống được toàn dân Hoa Kỳ tín nhiệm bầu cử tới hai lần.

Cũng bức điện tín này, Mac đã lô ý hăm dọa kẻ thù bằng một tối hậu thư đề cho chúng biết rằng lực lượng Đồng Minh sẽ đè bẹp Trung hoa đỏ.

Lại nữa, như thế là đại tướng đã phản lại đường lối hòa bình của Mỹ quốc.

Cái kết quả sau khi bức điện tín của Mac gửi về Hoa Thịnh Đốn, là rất nhiều tin điện từ khắp các quốc gia dân chủ trên thế giới dành về Tòa Bạch Cung hỏi :

— Thế nghĩa là thế nào ?

Phải chăng đường lối chính trị của Mỹ đã bắt đầu thay đổi ?

Và nữa, ngày 20-3, trong một bức điện hồi âm cho ông Joseph W. Martin, Mac hay còn giữ nguyên tư tưởng lạc quan về sự chiến thắng dễ dàng Trung Cộng, mà không nghĩ tới hậu quả của một trận têch khốc liệt có thể xảy ra. Ông nhấn mạnh vào câu : «không có gì vinh dự bằng sự chiến thắng».

Tất cả những bức điện của Mac đã chứng tỏ rằng Mac chẳng những đã di ngược lại đường lối chính trị của Hoa-Kỳ, mà cũ g còn là một hành động khinh thượng, coi thường cả mệnh lệnh do vị nguyên thủ quốc gia ban xuống.

Không thể tha thứ được nữa, tôi bèn tụu tập Acheson, Marshall, Bradley và Harriman họp một hội nghị quân sự tối cao vào ngày thứ sáu 6-4-1951.

Sau nhiều cuộc thảo luận, tướng Averell Harriman đề nghị

tôi nhường nhiệm vụ Arthur, hai năm, tướng Marshall chưa thể phát biểu ý kiến vì vẫn đã quá quan trọng, và tướng Bradley nhấn mạnh về tội phạm quân kỵ : đại tướng Mac đáng bị cắt khôi chức vụ chỉ huy trưởng quân đội Đồng Minh trên chẽn trường Triều Tiệp, su cùng là Acheson, ông này khôn ngoan hơn đề nghị : tướng Mac đáng bị cách chức, nhưng Tổng Thống cần phải thăm dò dư luận và lấy ý kiến thuận cả Hội đồng Liên quân trước khi quyết định, vì có thể Tổng Thống sẽ bị khó khăn bởi số đông quan điểm đã sẵn có cảm tình tốt đẹp với vị tướng lãnh nhiều chiến công oanh liệt này.

Qua ngày sau tướng Marshall, sau khi tham khảo kỹ càng chi tiết cũng cho ý kiến : nhường nhiệm vụ Mac hai năm.

Sau khi đã lấy xong kiến nghị của các tướng lãnh danh tiếng này, 9 giờ sáng 9-4-1951, tôi ủy nhiệm cho tướng Bradley cùng Harriman lên đường, huynh chức Mac Arthur, trao lại quyền chỉ huy trưởng quân lực Đồng Minh cho tổng tướng Ridway.

Và đúng như lời Acheson dự đoán ngày hồi hương của tướng Mac Arthur đã già nên những



Harry Truman

làn sóng người hoan hô chào tụng ông ta, hởi ết nhất, Mac cũng đã là một danh tướng g nhiều chiến công hiển hách. Ông được dân chúng Mỹ tiếp đón như một người anh hùng vừa thắng trận trở về.

Tuy nhiên phản ứng khác thường kia không làm tôi áv nẩy nao úng, bởi hành động cách chức vị đại tướng này của tôi là một hành động quang minh chính đáng.

Vua Minh-Mạng kết tội Lê-văn Duyệt : Bảy tội chém, hai tội xử giảo, một tội phát phổi sung quān.

● CÔ LƯU-HÀ

DƯỚC I triều Minh-Mạng, trong nước luôn luôn nỗi lèn khấp nơi những cuộc dậy loạn, Quan quân triều-dinh dẹp mãi nhưng các tổ chức võ-trang trong nước vẫn dậy lên hết chỗ nọ đến chỗ kia không ngớt. Những cuộc rối loạn, lớn nhút và khó đàm-áp nhứt là cuộc nổi loạn của Lê-văn-Khôi, con nuôi của Lê-văn-Duyệt tại thành Phiên-An, tức là Saigon ta hiện nay.

Lúc Lê-văn-Khôi phản-nghịch, chống lại nhà vua, thì Tông-Trấn Gia-Định thành là Lê-văn-Duyệt đã chết từ lâu.

Tuy thế, «tội của Lê-văn-Khôi tức là tội của Lê-văn-Duyệt, vì Duyệt đã dung-dưỡng tay chân bộ hạ mới có sự phản loạn về sau». Đó là lời kết tội của triều-dinh.

Sự đánh dẹp «phản tặc» Lê-văn-Khôi ở thành Phiên-An đã hao binh tổn ương nhiều mà chưa bình-dịnh được, càng làm cho vua Minh-Mạng tức tối giận oán hơn. Vua muốn xử tội Lê-văn-Duyệt để hả dạ và để làm gương cho kẻ phản-thặc khác, nhưng các quan khuyên vua nên chờ bạ được thành Phiên-An, bắt bọn Lê-văn-Khôi rồi sẽ xử luôn một thê.

Sau khi thành Phiên-An bị quân triều vây hãm và công phá tan tành, bắt kẻ cầm đầu «phản tặc» 6 người, trong số có con của Lê-văn-Khôi là Lê-văn-Cử mới lèn 7 tuổi, nhốt vào cùi, giải về triều để trị tội. Đồng thời tại thành Phiên-An, quan của triều-dinh đã bắt 1994 người, cả già trẻ trai gái, thường dân và sĩ tốt, đem chôn sống vào một hầm mà về

VUA MINH MẠNG...

sau, người ta gọi là «mả Ngụy».

Dẹp được loạn Phiên-An, bắt 6 tội nhân giải về kinh xử án, bây giờ các đại thần mới ghép luôn cái án của Lê-văn-Duyệt cùng với các bản án xử 6 tội nhân phản loạn kia một lượt. Hồ-sơ và bản án đã được lập xong, các quan dâng lên cho vua chuẩn-y.

Trong lời tâu, họ không quên chiêu đón ý vua là gài tội ông Lê-văn-Duyệt vào một cách liên quan chặt chẽ về vụ phiến loạn Lê-văn-Khôi để xin vua trị tội ông Duyệt hầu làm gương. Riêng ông Phan-bá-Đạt, chẳng những xin vua lột hết chức ông Lê-văn-Duyệt mà còn bắt cả vợ con ông Duyệt, giao cho Hình-bộ nghiêm-trí nữa.

Vua liền hạ dụ như sau :

«Lê-văn-Duyệt vốn xuất thân là kẻ yêm-hoạn, lúc trước làm một tên dày тор trong nhà. Sau gặp buổi trùng-hưng, ròng mây gặp gở, việc đánh dẹp Tây-Sơn, nó cũng có dự phần công lao.

«Đức Hoàng-khảo ta nghĩ nó

thuở nhỏ hầu hạ trong cung, nên đem lòng tin cậy. Nhiều khi cho nó cầm quyền đại-tướng. Không dè bọn ấy phản nhiều là quân bất lương, mỗi ngày sinh ra kiêu-căng, manh tâm phản nghịch, sinh chí làm càn, ăn nói hồn xược. Nhưng vì nó e sợ Hoàng-khảo là thánh-minh, cho nên dẫu có lòng gian mà chưa dám lộ. Hoàng-khảo ta đến mấy năm về già cũng đã biết rõ như thế.

«Tuy vậy, ngại suy nghĩ : nó tuy manh tâm gian tà, song nay thien hạ đã yên, hẳn trong thàn-dân không ai dại gì đi theo đứa tội tú yêm-hoạn như nó, vậy nó chẳng làm chi nên chuyện mà lo.

«Kịp đến trảm lên nỗi ngôi, đòn lại cựu thần không còn mấy người, lại nghĩ nó tuổi tác đã già, nên chỉ tạm khoan-dung, họa chặng nó biết ăn-năn hối cải cho được toàn vẹn công-danh, như thế cũng là việc bay, trảm rất mong muôn,

«Ngờ đâu tên Duyệt lòng như rắn rết, tính giống sài lang, càng ngày càng thêm kiêu ngạo, dám

nói xấu triều-dinh trước mặt đông người và tự khoe tài cản minh chẳng ai bì kịp. Năm nọ, những kẻ tù phạm xứ Thanh, xứ Nghệ cùng là bọn hung ác bắt lương, Duyệt điều chiêu dụ ra thủ, tâu xin ghép vào quân đội bắn bộ để cho vây cánh thêm nhiều.

«Lê-văn-Khôi là đứa vô lại, Duyệt tiến cử làm Vệ-úy đặt dưới cõi mình để làm thủ hạ tâm-phúc. Thủ-hào như bọn Dương-văn-Nhã, Đặng-vịnh-Ung thì nó giao kết dùng ngầm. Họ hàng như bọn Võ-vịnh-Tiền, Võ-vịnh-Lộc, thì nó âm thầm lập đảng. Từ phạm ngoài Bắc dày vào Gia-định, nó cho ở cả trong thành rồi thu biên làm lính ; kén chọn những voi khỏe đem ra nơi đồn thú ; vo-vết thuyền bè khí giới của Nam Kỳ lục tỉnh đem chửa vào thành Phiên-An. Lại nghe lời tên Trần-nhật-Vinh, bày mưu lập kế bòn rút của dân Nam Kỳ.

«Nó xây thành Phiên-An cố ý đắp cao nhì kinh thành ; hào thì đào sâu hơn. Nếu bảo cần có

thành cao hào sâu để phòng bị giặc Xiêm, thì mặt bẽ phải phòng ở Hồi-tiên, mặt bờ phải phòng ở Chân-Lạp kia, lẽ nao bỏ mặc bốn tỉnh An, Hà, Long, Tường không lo giữ, lại chỉ lo giữ ở Phiên-An là nghĩa lý gì ?

«Điều ấy chứng tỏ ra nó dựng tâm phòng bị để đối địch với triều-dinh chứ không phải phòng bị ngoại xâm vậy. Cứ suy như thế thì ruột gan nó ra sao, người đi đường cũng nhìn thấy rõ, ai chẳng căm giận, chỉ tiếc không ai chịu nói rõ cho triều-dinh biết sớm mà thôi.

«Đến nỗi ngày nay như nuôi cái ung độc đẽ nỗi ngày nỗi vã càng lớn, cho nên kẻ hoạn-thị lòng quyền kia dầu chịu quắc pháp chém giết mới đáng đời, mà bọn nhỏ nhặt vây cáh nó còn dám giữ thành làm phản. Ví bằng quan cai trị không đỗn hèo như Nguyễn-văn-Quế, tham tàn như Bạch-xuân-Nguyên đi nữa, chúng nó cũng có tim có khát mà làm phản, không sao tránh khỏi. Bởi lũ bộ hạ nó toàn là hung-đồ nên làm những việc gian ác. Chúng

đã xem thấy nó dối chúa, lẩn trốn, đều bắt chước nó.

•Rất đỗi nó dám nói với người ta rằng nó lo trên Gia-định để phong vương và giữ lấy dân chớ không phải như các Tông Trấn tầm thường khác. Mồ mả cha nó, em nó cũng tiếm gọi là lăng. Có khi đối với người ta, nó dám tự xưng là «cô» để cho thủ-hạ tập thành thối, chỉ biết kiêng sợ Lê-văn-Duyệt mà không biết đến triều-dinh:

«Xưa thầy Hữu-Tử đã có câu nói : «Không ưa phạm người trên mà ưa làm loạn, chưa có lẽ ấy bao giờ». Vậy thì ưa phạm bẽ trên mà không ưa làm loạn, cũng chưa có lẽ bao giờ. Mỗi vạ gây nên đà lâu, muốn cho bọn tiểu nhân kia không làm phản sao được ?

«Vậy nên nó chết chưa bao lâu, bọn Lê-văn-Khôi đã nổi loạn mà cháu ruột nó cũng đồng tình dù mưu, để cho cả bọn bắn-bộ quân mã của nó đều theo giặc hết thảy, chẳng một tên nào trốn đi. Rồi tên Khôi kết tử đảng, cậy

có thành cao hào sâu, lương thực thừa chan, khí giới tinh nhuệ, vây cánh lại đông, ra mặt kháng cự quan quân, dai dẳng đến ba năm trời. Nhiều lần đã mở đường sống cho chúng nó, mà chúng nó vẫn không biế ā-i-nǎn hàng-phục, một mực chống cự vương-sư, đến nỗi binh lính nhân dân gan óc đầy đường nói ra đau xót. Truy đến cội nguồn, thì tội của Lê-văn-Duyệt mà không biết đến triều-dinh.

«Nay hãy đem những công việc nó làm, rõ ràng ở tai mắt người ta, để gày nên họa hoạn hiếu thị cho ai nấy đều biết.

«Còn Lê-văn-Duyệt và con cháu nó nên xử tội thế nào, thì giao cho đình-thần xét rồi tâu lên».

Cứ theo tờ dụ trên đây, chúng ta thấy vua Minh-Mạng lèn áo Ng.i Tả-quân Lê-văn-Duyệt gắt gao như thế nào. Nặng nhứt là những tội tiếm việc : đắp thành Phiên-An cao bằng kinh thành ; dùng tiếng «Cô» để tự xưng ; mồ mả cha mẹ dám gọi là lăng. Ở vào đời quá chủ độc lòn, một

trong những tội kẽ trên, cũng đủ phạm tội đáng sát thân diệt tộc. huống chi ngài Tả-quân bị khép một lúc đến bấy nhiêu tội trọng đó.

Nhưng bất công thay là lên án tội phạm mà đương sự đã chết từ lâu, không có mặt để biện hộ. Tuy thế, đã có sự thực bào chữa cho Ngài :

Thành Phiên-An xây xong năm Minh-Mạng thứ 11 (1830) tường cao, hào sâu thế nào, trước khi khởi công đã tâu vua chuẩn y. Bây giờ bảo rằng Lê-văn-Duyệt tự ý xây cao bằng kinh thành để dụng tâm chống với triều-dinh thì thật oan cho Thượng-Công quá !

Còn mồ mả của song thân Thượng Công thì táng tại Long-Hưng, gần Rạch-Gầm, ai cũng thấy mộ xây bằng đá, theo kiểu các nhà quan to đương thời chớ không có vẻ gì là lăng tẩm cả. Ngôi mộ bà cụ xây năm Giáp-tuất, (1814) có mộ chỉ khắc những chữ :

*Tuế tai Giáp-tuất trọng hạ
cát nhật.
Việt cổ hiền tử Khâm-sai
trưởng kỳ.
Lê hầu chinh thất Nguyễn
phu nhân chí mộ
Hiếu tử Khâm-sai Gia-Định
thanh
Tổng-trấn Trưởng Tả quân,
binh tây tướng quân Lê-văn-
Duyệt lập.*

Nghĩa là : «Năm Giáp-tuất, tháng trọng-hạ, ngày lành. Đây là mộ mẹ tôi : Nguyễn phu-nhơn, chánh thất của quan Khâm-sai Chưởng-cơ, họ Lê, phong tước hầu. Hiếu tử vâng mệnh Tổng-trấn thành Gia-định, Trưởng Tả-quân, binh tây tướng-quân, trước quận-cảng Lê-văn-Duyệt dựng bia».

Còn ngôi mộ của ông cụ thì xây năm Tân-ty, (1821) trước mộ cũng dựng bia khắc chữ : «Đây là mộ thân-phụ tôi : Vũ-huân tướng-quân Khâm-sai chưởng-cơ, tặng Hồng-chế, Lê-hầu».

Theo chế độ xưa, người được

phong tước vương mới được xưng bằng «cô». Nhưng Nguyễn triều ta, khi đức Gia-Long thống nhất nước nhà xong, thì bấy hẳn lệ phong vương trước cho bá quan, trừ ra người trong Hoàng tộc. Cho nên cụ Lê-văn-Duyệt, Nguyễn-văn-Thành, Lê-Chất v.v. đều có công lao khai sáng rất lớn, nhưng chỉ được phong thường đến chức Quận công là tội bức. Điển lẽ triều đình đặt ra như thế, khắp nước đều biết. Có lẽ nào Thượng Công Lê-văn-Duyệt không biết mà xưng tiếng «cô» để mua lấy tiếng cười của bạn đồng song mà lảnh lấy cái tội đứt đầu với triều đình hay sao ?

Đến như việc cụ thu-biên tù

đày mahn hạn cho vào quân đội, đó cũng là việc ích lợi cho nước nhà nào phải việc riêng tư hay cố ý phản nghịch gì ? Một bằng chứng cụ thể lòng tận-trung, liêm khiết của cụ là đến ngày nhắm mắt, không để lại một tí của cải gì cho vợ con khác hơn là vài ba mẫu ruộng.

Một vị đại thần lúc bấy giờ, có công tâm, sau khi đọc tờ dụ buộc tội của vua trên đây, muốn bình vực thanh danh cho cụ Tả-quân, nhưng vì triều đình không tra gì ông nên ông thấy có bình vực chỉ làm cho người ta ác-cảm thêm với cụ Tả-quân Lê-văn-Duyệt mà thôi.

(Còn 1 kỳ nữa)

THƯ LÂM ĂN THƯ QUÁN

231 - 233, Phạm-Ngũ-Lão — SAIGON

Điện-thoại : 25861

NHÀ IN — XUẤT BẢN — CUNG CẤP VẬT DỤNG VĂN PHÒNG
CÓ XƯỞNG MÁY CUNG CẤP PHÙ HIỆU, CỜ HIỆU ĐOÀN.
NHÃN CỒ ÁO (ÉTIQUETTES) MÀU ĐẸP, BỀN, KHÔNG PHAI
Gởi tiền thanh toán xin chuyển vào Trương-mục Bưu-diện

Saigon T/TM 2.701 THƯ LÂM ĂN THƯ QUÁN



âm thầm

(Về C. Đồng-Khánh)

Những chiều buồn như chiều hôm nay
Ta ngồi âm thầm nhìn mây bay
Xin chờ trách hồn ta nghe Huế
Lệ nóng nào bao mòn bao thê? ?
Nắng cung mỉm cười vàng nhung như tơ
Mình thầm như người hiện ra trong thơ
Là gái liêu-trá là sầu vạn-kiếp
Là gã giang-hồ mộng lòng bơ vơ
Có những chiều mưa về ngây ngô
Mình mơ bóng người trong đời đơn-cô
Mình khóc trong lòng bàn tay nhỏ bé
Mình giận trong đời chiến chinh hư vô.

PHAN-THUY-MAI
(Cao Nguyén)

Một thương-gia Hòa-Lan được Vua xứ Lào tiếp năm 1641.

LÊ-HƯƠNG

VÀO cuối thế kỷ thứ 16, người Hòa-Lan theo chân người Bồ-Đào-Nha và Tây-Ban-Nha tranh thương trên «hòn trường già vị» (1) đến bán đảo Má-Lai lập căn cứ. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 17, họ & rải rác các hòn đảo trong vùng, lấy thị trấn Batavia làm trung tâm điểm và tiến lấn lên bán đảo Đông-Dương. Họ lập chi nganh ở Bắc Trung-Việt và Cao-Miên (dùng tên là Cambhipura) gần chợ Sambor ngày nay. Người Hòa-Lan gọi sông Mekong «con rồng của xứ Lào».

Ngày 20 tháng 7 năm 1641, một phái đoàn thương mại Hòa-Lan do Ông Gerrit Wuysthoff hướng dẫn hợp với hai người tùy viên, một anh họ cao và hai lao công ngồi thuyền từ Lovek sang đất Lào. Nhiều thương gia Lào đi theo chỉ đường. Đoàn ghe gồm có nhiều

chiếc thuyền độc mộc chờ đầy hàng vải và xà xí phàm trị giá đúng 6.601 florins (2) 10, tính chung với tặng phẩm dâng Quốc-Vương Ai-Lao.

Sau khi qua khỏi Phnom-pingh (Phnom Penh), bấy giờ là một xóm lèo tèo vài mươi căn nhà lá. đoàn ghe ngược giòng Mekong đến chợ Sambabour, thủ đô xưa của Cao-Miên (dùng tên là Cambhipura) gần chợ Sambor ngày nay. Người Hòa-Lan gọi sông Mekong «con rồng của xứ Lào».

(1) Vào thời ấy, người Âu tẩy sang Á Đông mua, bán và cướp thuộc địa, quen gọi là đi «hợp mua già vị», vì lẽ họ mang về nước nhiều món già vị mà xứ lạnh không có, bán với giá đắt như vàng.

(2) Florin ; tiền Hòa Lan, vẫn còn流通.

Ở đây, phái đoàn dời ghe dè vượt qua giòng nước chảy xiết từ thác Khône đổ xuống và cập bến Bactjong, bây giờ là Bachong, tên một ngôi đền bỏ hoang gần thị trấn Stung Treng.

Trong tập nhật ký, ông Wuysthoff ghi rằng : « Ngày 17 tháng 8 (năm 1641) gió Tây Nam thổi nhẹ, mưa lai rai nhiều lần. Vào 1 giờ trưa chúng tôi đến Bactjong và nghỉ đêm trong một ngôi tháp xág bằng đá bỏ hoang. Người Lào đem lẽ vật cúng bái hơi tượng đá dưới ánh nến chập chờn.

Trước đây 50 năm, các đảng Tiên Vương Cao Miên đóng đô tại vùng này, nhưng vì muốn tránh sự đe dọa của người Lào nên dời đô về Lovek. Hiện thời cây cối mọc tràn lan như đám rừng».

Cuộc đe dọa này là cuối cùng của những trận xung đột giữa người Lào và người Cao Miên. Xưa kia, Quốc-Vương Lào ở

Vientiane gọi là Lan-xang, đánh đuổi người Miên ra khỏi tỉnh Bassac, Attapeu và Saravane để tiêu diệt nền đô-hộ, thống nhất lãnh thổ.

Từ đây trở đi, Vua Lào không nghỉ đến việc gây thù hận với Vua Cao-Miên. Ngài kéo binh sang Miên Điện và Xiêm, hoặc lo dẹp những cuộc nội loạn.

Rời tỉnh Stung Treng, đoàn ghe gặp nhiều khó khăn. Trước hết là thác Khône, nơi mà người ngoại quốc gọi là «sáu cái hố do giòng sông khoét trong núi, giữa những hòn đảo toàn đá xanh». Nhà thương gia Hòa-Lan kể rằng :

«Cách nửa dặm đường (theo lối đo lường của Hòa-Lan) nước đổ àm àm nghe rợn tóc gáy, như sóng biển đánh vào gopđá ven bờ. Chúng tôi phải khiêng hàng lên bờ đi bộ 2.600 bước (theo lối đo lường của Hòa-Lan) đến một tấm bảng treo trên thân cây viết bằng chữ Lào và Cao-Miên chỉ rằng đây là biên thùy của hai lánh thổ».

Từ ấy đến nay, trải qua 3 thế kỷ, biên giới này vẫn còn tồn tại. Trong lúc ấy thủy thủ kéo đoàn ghe theo một con rạch nhỏ gần cù-lao Sa-dam, cạnh ngọn thác ghê gớm nhất tên Papheng.

Cuộc hành trình kéo dài đến 12 ngày, tính ra gần 2 tháng trường phái đoàn mới qua khỏi Cao-Miên đến vùng Bassac. Nơi đây, họ ngồi xe bò vào thị trấn HONKER. Ấy là thủ đô của người Cao-Miên vào thời cựu thịnh, gọi là Angkor (1) mà một thương gia Hòa-Lan vào thế kỷ thứ 17 có ghi rằng : thị trấn ANGKOR rất đẹp, rất vui, người Tây-Ban-Nha và Bồ-Đào-Nha gọi là thành La-Mã (Rome).

Từ tỉnh Bassac trở đi, phái đoàn được dân chúng tiếp đón niềm nở. Ông Wuysthoff bán hàng rất chạy và mua vào cũng nhiều. Khoảng đường sông ngược lên

(1) đúng ra là ANGKOR BOREI chứ không phải Angkor ở Siem Reap ngày nay.

vẫn còn nhiều khê hiếm trổ, thủy thủ mất 15 ngày mới qua khỏi giòng nước chảy mạnh Kemmarat dài 175 cây số, vừa khiêng hàng lên bờ đi bộ, vừa kéo đoàn ghe không. Sau đó, họ vào khúc sông rộng gọi là miền Trung sông Cửu-Long nơi đây chèo chống dễ dàng.

Đến thị trấn That-Phanom, Ông Wuysthoff yết kiến vị Sái Cá kiêm Tỉnh trưởng và tặng người một tấm gương nhỏ. Ông chép trong nhật ký :

«Chúng tôi không muốn tặng một vật kỷ niệm nhỏ như thế, nhưng chúng tôi buộc lòng phải làm vì đó là một lối duy nhất tõ-răng chúng tôi kính trọng phong tục của xứ sở».

ANACINE

TRỊ PHONG NGÚA
MÈ ĐAY, HO, SUYỀN

Vào lúc trăng lên hôm sau, Ông Wuysthoff đến chợ Lakhon, nơi người Lào cho là một thành phố lớn nhất, nỗi tiếng nhất. Sự thật thì chợ này to bằng hai chợ PNOM PINGH lúc bấy giờ.

Đây là nơi trấn nhậm của một vị Hoàng thân Lào. Phái đoàn Hòa-Lan nhờ vị này mời thâu thập nhiều tài liệu trước khi đến thủ đô Vientiane.

Phái đoàn được Hoàng thân mời dự nhiều cuộc lễ vỗng như Tết Trung thu ở Bắc Việt. Ông Wuysthoff viết rằng :

Không cần phải ghi những chi tiết, chúng tôi dự lẽ cũng Phật trong chùa và khi màn đêm xuống chúng tôi xem đốt pháo bông, Cach hành lễ cũng gần giống như ở Cao-Miên. Sau đây chúng tôi đi khắp làng dưới ánh trăng nhưng phải vượt qua nhiều khoản đường lồi lõm rất khó nhọc.

Trước khi rời khỏi tỉnh này, ông có ghi :

Người ta thấy quá nhiều vàng bán rất rẻ tại chợ.

Một chi tiết quan trọng ghi trong nhật ký về tỉnh Lakhon là con đường nối liền tinh ấy đến bờ biển Nam Hải, bấy giờ người Hòa-Lan gọi nước Việt Nam là Qui-Nam. Người Lào bảo rằng phải đi 22 ngày mới đến đích.

Trong nhiều bản văn của người Tàu vào thế kỷ thứ 8 có nhắc con đường này từ Vinh (Thanh-Hoa) Đến xứ WENTAN huyền bí gần sườn Cao-Miên Nhà buôn Hòa-Lan xác nhận rằng người Quinamoi (Việt-nam) sang Lào mỗi năm 3 lần bằng đường này để bán tơ, lụa và mua vải, sừng utay về làm thuốc.

Rời tỉnh Lakhon, phái đoàn theo sông Mekong vào địa phận Vientiane để dàng và nhanh chóng.

Ở Muang-Khua cách Vạn-Tượng vài cây số, các Sứ giả của Quốc-Vương Lào theo thủ tục đón phái đoàn để xem bức thư của vị Tòa quyền Hòa-Lan

ở Án-Độ dê trình nhà Vua. Nhưng ông Wuysthoff nhất định không bằng lòng, và trước vẻ cương quyết của người, các Sứ giả kính cần bưng thư trên một cái khay vàng trong chiếc ghe lớn có chỗ lộng do 40 người chèo và mời phái đoàn thủ đô.

Một số ghe to như thế cùng đi theo với đoàn ghe buôn. Phái đoàn vào một gian nhà mát đã sửa soạn sẵn để tiếp rước.

Ngoài việc bưng thư vừa rồi, phái đoàn còn gặp một chuyện khác quan trọng hơn. Ấy là sau khi xem xét các phẩm vật của Ông Toàn quyền Van Diemen dâng tặng. Quốc Vương Lào cho rằng còn thiếu sót. Các quan trong triều có ý nghi ngờ người Hòa-Lan.

Ông Wuysthoff ghi chép rất nhiều về khoản này và chấm dứt ở việc tặng thêm một ống vễn kính bằng bạc và nhiều xấp hàng. Ông làm một bài toán cộng thật tỉ mỉ để kết rằng :

«Những món quà tặng

của Ông Toàn quyền thêm lên 600 tael 8».

Ngoài việc ấy, ông còn phải tặng thêm nhiều phẩm vật cho các vị quan to trong triều rồi mới được phép bán hàng và mua đầy đoàn ghe : cây bồ-đề, xạ hương và nhựa sơn kiến. Thứ nhựa này chỉ có nước Lào sản xuất mà thôi.

Phái đoàn Hòa-Lan đến Vientiane đúng vào những ngày lễ lớn nhất trong tháng 12. Vào khoảng cuối năm như thế, Quốc Vương Lào rời Hoàng cung ngự trong một ngôi nhà gần chùa That Luang, cách thủ đô 3 cây số. Chính nơi đây, nhà Vua tiếp phái đoàn. Ông Wuysthoff ghi rằng :

Sáng sớm 16 tháng 11 (năm 1641), nhà Vua phái một đoàn voi đến lấy bức thư và rước chúng tôi. Con voi đi đầu «chở» thư đựng trong cái hộp bằng vàng, kế đó mỗi người trong phái đoàn ôm phẩm vật ngồi trên lưng mỗi con. Chúng tôi đi ngang Hoàng thành, hai bên

MỘT THƯƠNG GIA

đường có hai hàng lính.

Nhờ ngồi trên cao chúng tôi thấy cả thành phố xung quanh có tường bao bọc, bề cao lớn ngực một người đứng trên lưng voi. Dưới chân tường có hào nước chưa ráo rén, cây cối mọc um tùm. Đi khỏi thành một phần tư dặm (Hòa-Lan) thì đến nơi.

Nhà Vua nhận bức thư. Chúng tôi ngừng lại vào trong trại cất sẵn chờ lệnh vị Quốc-Vương triệu. Xung quanh trại, các quan lớn nhỏ cũng đợi chờ ở với lính trắng và voi, ngựa. Tiếng ôn ào nồi lèn suốt ngày như một đội lính sắp ra chiến trường. Chúng tôi phải chờ một tiếng đồng hồ.

Kể đó chúng tôi thấy nhà Vua ngồi trên lưng bạch tượng quý gối xuống đất. Nhà Vua là một vị thiêu tiên tuấn tú lối 23 tuổi,

Trước bạch tượng có 300 quân sĩ cầm đao và súng trường, phía sau có vài con voi, trên lưng có nhiều tướng vũ trang, dưới đất có vài nhạc công hòa tấu nhịp

hành binh. Sau chót là một sư đoàn 2.000 lính với 16 voi con voi chờ 5 bà vợ Vua. Khi đoàn người qua khỏi trại, chúng tôi trở vào.

Một lát sau, nhà Vua sai quan đem cho chúng tôi tám cái mâm một chén thật to đựng thức ăn.

Vào 4 giờ chiều, có lệnh mời, chúng tôi vào một mảnh sân vuông xung quanh có tường đá khoét lỗ để nắp bắn từ phía. Chính giữa sân có gian phòng cắt theo hình tiêm tháp rộng và cao, trên nóc có nhiều hình bằng vàng. Người ta nói lát cả hình ấy cân nặng 9 tạ vàng y.

Tất cả người Lào đi vào đây phải cầm đèn cầy đốt sào dè làm lè chào nhà Vua.

Chúng tôi ngồi giữa sân một lát, thì có một người theo một cửa khác bưng phẩm vật của chúng tôi vào dâng nhà Vua. Người ta đeo những cái mâm ấy cách ngai vàng 16 bước trên chiếu giữa trời đoàn trao cho tôi mỗi người một cây đèn cầy.

MỘT THƯƠNG GIA

Hôm qua, vị quan Tévinia Lanckau đã chỉ cho chúng tôi lục bộ ấy rồi Chúng tôi chắp tay cầm đè di vòng quanh tiêm tháp rồi đến trước nhà Vua. Vì Quốc Vương ngồi trong một gian phòng nhỏ xung quanh có bá quan chầu chực.

Chúng tôi ngồi bếp xuống chiếu phía sau những mâm phầm vật, cúi đầu sát đất 3 lần chào Vua. Một vị quan Tévinia đọc dịch nghĩa bức thư của ông Toàn quyền với nghi tiết hợp với chức tước của Ông.

Quân thi vệ gom hết đèn cầy của chúng tôi. Nhà Vua ra hiệu cho chúng tôi tiến lèi gần Ngài. Chúng tôi đi tới bốn bước và quì gối xuống, nhưng nhà Vua bắt chúng tôi đến gần hơn nữa, dưới cây lọng, cách ngài chừng 7 hay 8 bước. Ngài hỏi thăm sức khỏe của ông Toàn quyền và lòng vui sướng được thấy ông đến xứ Lào, mặc dầu ngài biết rằng đường xa xôi, hiểm trở. Ngài tỏ ý muốn phái một Sứ giả đến viếng Ông Toàn quyền để cảm ơn và nhắn với ông nên

viết thư cho Ngài mỗi năm một lần và đến giao hảo thường hơn hoặc đền buôn bán, hoặc vì việc gì khác. Chúng tôi đáp lại rằng :

— Ông Toàn quyền sẽ rất sung sướng khi nghe chúng tôi thuật lại cuộc tiếp trước nồng hậu này và người sẽ theo lời nhà Vua kết chặt tình thân thiện giữa hai dân tộc.

Quốc Vương phán rằng : « Ngài tạm biệt chúng tôi và nhờ chúng tôi chuyên lời chào thân ái đến ông Toàn quyền, cùng lời chúc Ngài sống lâu, đầy hạnh phúc. Ngài mong binh lực của Ông hùng mạnh thêm lên và chiến thắng tất cả quân thù ».

Nhà Vua truyền các quan tặng vật kỷ niệm cho mỗi người trong phái đoàn và mời xem các trò tiêu khiển như đấu võ, đánh vật và đánh gươm.

Ông Wuysthoff chép rằng :

« Sau mỗi trò vui, mỗi diễn viên lảnh một cái chǎn. Trời sụp tối, người ta trải chiếu ngồi trên sân

MỘT THƯƠNG GIA

chơi và đốt đèn ngồi xung quanh.

Bốn bà vợ Vua ăn mặc lạ kỳ biểu diễn một lối vũ ngồi một giờ. Khi chấm dứt người ta dâng tặng mỗi bà 2 đoạn khăn cheoáng trắng và mỏng. Kế đấy, một thiếu phụ cầm hai cái đuôi cõng ra múa. Cuộc lễ bế mạc bằng một tràng pháo bông.

Chúng tôi theo vị quan Tévinia Tahom trở về trại và nghỉ đêm ngoài trời như nhà Vua và bá quan.

Ông quan này cho chúng tôi biết rằng từ lâu rồi nhà Vua không có tiếp vị Sứ thần nào long trọng như chúng tôi, nhất là gọi chúng tôi ngồi gần Ngài dưới cây lọng.

Vài ngày sau cuộc tiếp kiến long trọng ấy, phái đoàn Hà Lan một cuộc lễ đốt đèn trên sông Mekong. Nhà Vua ngồi trên ngai vàng đến dự lễ.

Giữa giòng sông, người ta cất một cái sườn nhà bằng tre vuông

vức, bắc cao bằng một chiếc tàu lớn.

Cuộc lễ bắt đầu, 4 người đàn ông ngồi duỗi nhau nhảy từ trên cao xuống nước vừa nhăn mặt, nhúm mày làm tiếc cười cho công chúng.

Khi màn đêm buông xuống, có hai trăm chiếc ghe lườn cắm dãy đèn cầy bơi ra giữa sông, trên ba chiếc di dầu có hình cái tháp kết bằng đèn.

Mặt nước như nồi lửa. Đoàn ghe đi ngang khán dài ngọt nữa giờ mới dứt. Nhà Vua cùng bá quan về trại.

Sau mấy ngày lễ, Ông Wuysthoff bán hết hàng hóa, bèn xin

PENI-V 200.000 đv
400.000 đv
500.000 đv

Thuốc viên trú sinh loại mới PENICILLINE. V uống dễ dàng mà công hiệu như chích PENICILLINE - G

MỘT THƯƠNG GIA

phép trở về Cao-Miên.

Nhưng ông về một mình vì sông không có nước, thuyền lớn không đi được. Còn hai người tùy viên là ông Willem de Goyer và ông Huybert Boudewynsz phải ở lại 6 tháng thuâc tiền hàng.

Hai ông không được giờ trả gì bảy bạ, chỉ ăn ngủ nhờ các nhà sư trong chùa.

Ngày 20 tháng 12 năm 1641, ông Wuysthoff rời khỏi thủ đô Vientiane.

Cuộc hành trình có phần vất vả vì mực nước sông hạ thấp. Hơn nữa, tiếng dồn về một cuộc tranh hùng với dân Cao-Miên được loan truyền khắp nơi.

Có người bảo rằng Quốc Vương Cao Miên đã xưa chiến xa án ngữ ở biên giới, khiến ông phải ngưng lại hai lần và chờ đợi khá lâu.

Sau cùng, ông đến tháp Bachong thuộc tỉnh Stung Treng và ngày 11 tháng 4 năm 1942, ông xuôi thuyền về Lovek.

Hai người tùy viên của Ông

ở lại Vientiane đến tháng 8 năm 1642, giòng sông đầy nước mới lên đường với đoàn nghe hàng hóa.

Quốc Vương Lào gửi một bức thư và tặng phẩm cho Ông Toàn quyền, còn vấn đề phái Sứ giả sang Batavia thì nhà Vua không đồng ý vì cuộc bang giao giữa Lào và Cao-Miên chưa được thuận thảo.

Nhờ nước xuôi và chèv mạnh, đoàn ghe trôi rất nhanh. Ngày 6 tháng 10, họ đi ngang ngôi tháp ở Bachong vào lãnh thổ Cao-Miên. Ngày 24 đoàn ghe cập bến Lovek.

— Tài liệu ở HISTORIA số 70 tháng 6 năm 1953.



REGAST. T

TRI CÁC CHỨNG ĐAU
BAO TỬ. Bảo chế theo
công thức Hòa-Lan

Tôi viếng Lubao và Malacanang Palace

* * * ĐÀO-TÚ-LANG
(Đại-học Philippines)

Người nào đối-đãi tử-tế
và lịch-sự với người ngoại-
quốc, chứng tỏ họ là một
công-dân của thế-giới.. (1)

BACON

MỘT hôm, vừa ở
trường về, tôi được một lá
thư mời đi viếng LUBAO
và MALACANANG PALA-
CE, do Hội PIFO tổ-chức,
nằm trong khuôn khổ
chương-trình giới-thiệu Phi-
Luật-Tân với các sinh-viên
ngoại-quốc.

PIFO là chữ viết tắt của
Hội PHILIPPINE INTER-

NATIONAL FRIENDSHIP
ORGANISATION, một tổ
chức do những người có
thiện-chí đứng ra thành-lập,
nhằm mục-dịch tạo niềm
thông-cảm và sự hiếu-biết
giữa quốc-gia. Chủ-Tịch
của Hội là Ông Bộ-Trưởng
Bộ-Quốc-Gia Giáo-Dục Phi-
Luật-Tân.

Chưa vội ăn cơm trưa,
tôi lại nhà Anh Thảo hỏi
thăm-tin tức. Thịt ra anh
cũng được giấy mời. Như
vậy, ngày 30 tôi sẽ có bạn
đè cùng đi LUBAO.

* Đường đến quê-hương cựu Tôn-Thống MACA- PAGAL

Sáng hôm ấy tôi thức sớm
hơn thường lệ. Sửa soạn
xong, tôi đến Bộ Ngoại-

(1) If a man be gracious and
courteous to strangers it
shows he is a citizen of the
world... BACON

TÔI VIẾNG LUBAO

Giao. Vừa bước xuống xe
tôi thấy ngay hai chiếc «bus»
to lớn đã chục sẵn tự bao
giờ. Những nhân viên
trong Ban Tổ-chức và vài
sinh-viên ngoại quốc khác
cũng đã có mặt. Anh Thảo
chưa đến. Đang đứng mong
anh thì mấy sinh-viên Án-
Độ rủ tôi di lánh thê (có
viết tên họ và quốc- tịch)
để mang vào áo. Tôi cũng
dành cho người bạn quê-
huống tôi một tấm. Thỉnh
linh vai tôi bị đập mạnh.
Tôi xay lại thì thấy anh
Thảo. Thê là tôi có dịp
gắn «huy chương bạc» vào
túi anh. Chúng tôi cười xòa
rồi cùng mọi người bước
lên xe. Tất cả độ 80 người,
giáo-sứ và sinh-viên ở Đại
học PHILIPPINES, Đại-học
EAST, SANTO TOMAS,
FAR-EASTERN UNIVERSITY v.v.. Trong số đó có hai
người Hòa-Lan và một
người Mỹ làm việc tại các
tòa đại-sứ của họ.

Đúng 8 giờ 30 phút, đoàn

xe chuyên bánh. Mọi người
cười nói vui vẻ. Xe chạy
càng nhanh. câu chuyện
càng già. Phút chốc xe đã
ra khỏi châu-thành. Nhìn
những cảnh đồng lúa,
những rặng tre xanh, dàn
trâu đi lững thững, tôi liên
tưởng đến những hình ảnh
quen thuộc ở quê nhà.. Gió
đưa hương lúa thơm mát,
tôi hít một hơi dài cho căng
lòng ngực và cảm thấy
khoan khoái lạ thường. Mãi
nhìn cảnh vật nên anh Thảo
bỏ đi lúc nào tôi không hay.
Xây lại tôi thấy anh đang
chuyện trò với mấy cô bạn
Phi. Các cô ấy đang cầm
những gói kẹo xanh, đỏ
trắng chừng ngon lắm.
Không riêng gì anh Thảo
mà thật ra các bạn khác
cũng đã đòi chõ. Họ đang
lăng-xăng mời mọc nhau.
Mấy cô, mấy bà thật chu-
dáo, đi đâu cũng khăn gói,
quà bánh không như bọn
trai chúng tôi chỉ có tay
không, còn lại thích ăn

nhiều, nhậu lắm. Anh bạn mới của tôi, người Thái, nói với tôi về sự bành-trướng của thủ-đô Bangkok. Đè đáp lại, tôi kể anh nghe lịch-sử nước tôi, cùng sự nỗ-lực kiến-thiết miền Nam tự-do...

Chúng tôi đang đi trên khoảng đường từ BATAAN đến TARLAC, người ta gọi là «death mark» để đánh dấu nơi đây, trước kia bọn quân-phụt Nhật đã dẫn tù-binh liên-hiệp Mỹ-Phi di bộ ròng rã mấy ngày trời, đến nỗi phải chết dần mòn vì đói khát!

Qua khỏi khoảng đường lịch-sử ấy, đoàn xe dừng lại BARASOIN CHURCH ở MALOLOS, BALACAN để chúng tôi được thấy tận mắt nơi họp Quốc-Hội đầu-tiên của nước Cộng-Hòa-Phi-Luật-Tân, dưới quyền chủ tọa của tướng AGUINALDO, người chỉ-huy quân-đội kháng-chiến Phi khi xưa.

Đến 11 giờ chúng tôi tới LUBAO, sau khi trải qua lối 90 cây số đường bộ. Đến nơi chúng tôi được Ông Thị-Trưởng LUBAO tiếp đón, trong lúc ban nhạc Cảnh-sát chào mừng.

Sau khi viếng thư-viện thành-phố, chúng tôi được hướng-dẫn đi thăm nơi sinh trưởng cựu Tông-Thống DIOSDADO P. MACAPAGAL, ở giữa miền quê. Khác hẳn như tôi nghĩ, nơi đây kỹ-niệm không còn nguyên-vẹn. Nhà cửa đã tiêu tan từ lâu rồi, chỉ còn lại mấy cây ăn trái xác xơ mọc trên mảnh đất không màu mỡ. Theo lời Ông Thị-Trưởng, thuở xưa gia-dinh cựu Tông-Thống MACAPAGAL là một trong những gia-dinh nghèo nhất vùng này. Người đi học được là do sự giúp đỡ của một nhà hảo-tâm. Nhờ chi nhẫn-nại và sinc làm việc bền bỉ mà ngày nay Người đạt đến địa-vị tối cao của nước Phi.

Quanh quẩn một lúc đã thấy trưa. Mặt trời vừa đứng bóng. Chúng tôi được dân chúng dãi một bữa cơm gồm nhiều thức ăn, tôi không nhớ được tên, nhưng đại-khai có : tôm, cua, cá và bánh bò-thịt quay (người bản xứ gọi là lechon) một món ăn đặc-biệt của họ. Nếu bạn có dịp nếm thử thịt quay Phi-Luật-Tân thì chắc bạn cũng như tôi phải công-nhận rằng ngon. Da dòn dòn, thịt ngọt ngọt nên ăn mãi vẫn thấy thích.

Sau bữa cơm, chúng tôi tồ-chức liên-hoan văn-nghệ. Các đoàn Án-Độ, Trung-Hoa, Indonesia v.v. lần lượt thi tài. Tiếp theo, đoàn nữ sinh-viên Thái hợp lại khiêu-vũ. Họ múa nhịp nhàng, uyển chuyển trong khi đó một nhân-viên trong ban Tồ-Chúc cũng bắt chước uốn éo, múa mang khiến chúng tôi cười nghiêng ngửa. Đến lượt cô bạn Hòa-Lan đứng lên ca

Trên đường về, chúng tôi còn viếng những nhà thờ chung quanh địa-phận LU-BAO, do các vị cố-đạo Tây-Ban-Nha xây cất vào thế-kỷ XVI. Vì chịu ảnh-hưởng của Tây-Ban-Nha rất sâu đậm, nên ta-số dân Phi có thể nói

93% đều theo đạo Công giáo. Vì thế nhà thờ được cất rải rác khắp nơi.

Khi đoàn xe về tới Bộ Ngoại-Giao thì đã 8 giờ tối. Chúng tôi chia tay và hẹn sáng hôm sau gặp nhau tại MALACANANG PALACE.

* Viếng Dinh Tông-Thống Phi-Luật-Tân

Như đã định trước, thay vì đi thẳng vào Dinh MALACANANG, tôi đến trường để cùng đi với các anh chị em trong ấy. Chuyến này vào viếng Dinh Tông-Thống ngay giữa chau-thành nên hầu hết các sinh-viên ngoại-quốc đều hướng-ứng. Riêng Đại-học PHILIPPINES cũng phải dùng đến 2 xe «bus» mới hết anh chị em.

Trên xe tôi ngồi cạnh cô bạn Indonesia. Cô đã lớn tuổi nhưng vui vẻ, bắt thiệp lăm. Cô nói huyền-thiên,

tôi chỉ nghe thỉnh thoảng thêm vào một vài câu để gợi hứng.

Không mấy chốc đã đến Dinh MALACANANG. Nơi đây, sinh-vien các Đại-học lân-cân cũng đã tề tựu đông đủ. Chúng tôi nhận thấy có mặt các sinh-viên Đại-Hàn, Trung-Hoa Quốc-Gia Nhật-Bản, Thái-Lan, Ăn-Độ, Hồi-Quốc, Indonesia, Việt-Nam, Hoa-kỳ, Tây-Ban-Nha, Phần-Lan v.v.. Tất cả độ 150 người, họp lại vào một lược. Chúng tôi phải chờ đợi, lâu lắm mới ký được tên vào «guest book». Từ đây các sinh-viên Việt-Nam họp lại thành đoàn để tiến vào Dinh MALACANANG. Hai chiếc áo dài thướt tha và cày dù Sài-gòn đã làm các đoàn khác đặt-biệt chú ý. Vì thế các anh em nam sinh-viên cũng cảm thấy hân-hiện một phần nào..

Chúng tôi đang viến phòng khác. Nơi đây, ngoại

những cây đèn thủy-tinh chúng tôi còn chú ý đến những bức tranh mô-tả các trận đánh xưa giữa quân Phi-Luật-Tân và Tây-Ban Nha, và chân dung các vị cố Tông-Thống, từ MANUEL L. QUEZON đến RAMON MAGSAYSAY. Các cửa phòng khách, phòng ăn, phòng làm việc, v.v. đều mở rộng. Những ghế ngắn, ghế dài mĩ-lệ sẵn sàng để chúng tôi nghỉ ngơi, trò chuyện, nhưng chúng tôi nhận thấy nó sang trọng quá, dường như không phải dành để tiếp đón chúng tôi.

Các anh chị em lần lượt chia nhau đi rảo kháp các phòng. Tôi ra đứng một mình ngoài bao-lon, nhìn dòng sông PASIG đồ xuôi ra biển; cuồn theo những chiếc lá màu xanh bập bênh trên sóng, bắt đầu một cuộc dời phiêu-lưu ..

Đang thả hồn theo mây nước, nên cô bạn Hoa-Lan đến bên cạnh lúc nào tôi

không hay. Cô hỏi tôi bằng tiếng pháp :

— Anh đang ngủ mong chi đó, Anh Đao ?

Tôi đáp qua loa rồi mời cô đi viếng phòng trà, cách xa dinh-thự chánh bởi một vườn hoa rực rỡ. Hoa hường, hoa lan xen lẫn với hoa cúc, hoa mẫu-dơn. Người ta thường bảo : Hoa chỉ nở đẹp vào mùa xuân, nhưng ở đây đang vào mùa thu mà hoa vẫn đua nhau dâng hương sắc.

Cùng đi với tôi và cô bạn Hòa Lan còn có hai bạn người Mỹ và Hồi Bước vào căn nhà nhỏ xinh xắn, từ cột, kèo, vách, phên đến bàn, ghế đều làm bằng tre, dan rất công phu, mới biết cất một căn nhà như thế còn tốn công gấp mấy lần xây căn nhà gạch.

Thấy chúng tôi trầm trồ khen ngợi, người hường dẫn bèn khoe với tôi rằng : Trước đây, khi viếng Phi-

Luật Tân cỗ Tông-Thống Mỹ EISENHOWER cũng đã từng uống trà tại phòng này. Ông nói thao-thao bất tuyệt, khiến chúng tôi nghe mê như nghe chuyện đời xưa. Tôi nghĩ có lẽ ông đã từng nói những lời ấy với bao nhiêu người rồi, đến lượt chúng tôi nữa là những người túc mĩ trăm ngàn cũng nên.

Theo lời ông, trước đây dưới thời Tây-Ban-Nha, MALACANANG PALACE đã từng dùng làm tu dinh cho các vị toan quyền.

Năm 1869, có một ông hoàng người Anh, Quận-Công EDINBURGH, đến viếng Phi-Luật-Tân. Đề chuẩn-bị đón tiếp vị thượng khách ấy, người ta đã phải sửa sang toàn-diện Dinh MALACANANG Phi tốn lên đến bạc triệu. Bỗng một trận động đất dữ dội làm sụp đổ tất cả công-trình. Không còn thì giờ để kiến-thiết kịp nữa, vì Quận-công phải

đến ở nhà một phú-gia.

Đến thời Mỹ-thuộc nơi đây cũng được dùng tu dinh cho các vị toan quyền.

Dinh MALACANANG đã bao lần đổi chủ, cho đến năm 1901 mới thấy bóng người Phi, và cỗ Tông-Thống QUEZON là người đầu tiên dâ sống trong đó.

Nhận thấy câu chuyện đã dài, chúng tôi cảm ơn ông ấy và xin cáo từ. Ra đến cửa, tôi gặp ngay các bạn Việt-Nam đang đứng đợi tôi. Chúng tôi rủ nhau đi giải khát, luôn dịp tiễn một vai anh em về Los Banos.



MIDOL
TRỊ CÁC CHỨNG
ĐAU NHỨC, CẢM CỦM



SÀI GÒN LẠI RA Tết TRUNG THU

● HOÀNG-THẮNG

THEO ông Thái Văn Kiêm thì Tết Trung Thu hay là Trung thu tiết là một tiết lễ có tính cá-h màu mèng. Tôi răm tháng tam, nhà nồng thường ra ngắm trăng để xem mùa lúa tới. Nếu trăng sáng tỏ là điềm được mùa. Nếu trăng vàng thì nghề nuôi tằm được phát triển.

Chỉ có thể thôi, còn lý do tại làm sao cứ tới tháng tam là có mùa Bánh Trung Thu thì tôi xin chịu... dốt!

Và, cũng chẳng rõ lại sao, Tết

Trung Thu lại là Tết của trẻ em.

Tôi còn nhớ khi nhỏ, vào ngày mùng 10 là Thầy tôi bấy bánh, mút lén bàn, cùng những gióng mía được lột vỏ, cắt từng miếng và xếp lại thành hình tháp, những con giống màu xanh, đỏ, những trái bưởi nghệ vàng ánh, và gao cho tụi tiê con chúng tôi coi và chơi. Ngoài ra lại còn có những ông Tiễn Sí giấy, mặt trăng phau và «đẹp giời» hết mức, những đèn xếp đèn ông sao, con thiền thù.

Đau đớn hết. Chúng tôi còn được chơi đèn kéo quan, cùng là đồ chơi con thò đánh trống, xe quả dào, mỗi khi kéo nó chạy thì quả dào tách đôi ra để lộ một cô Tiên nhỏ. Rồi lại được coi canô chạy bằng dầu hôi trong... chậu thau nước.

Những loại đồ chơi này đã dần dần biến mất theo thời gian để nhường cho những phát minh mới như xe tăng phun lửa, hỏa tiễn, máy bay, vân vân... Trời tối, hững ông Tiên Sĩ giấy, những cô tiên trong quả dào.

Tết Trung Thu ngoài Bắc hơi khác trong Nam. Bắt đầu từ ngày mười một trở đi, trên những đường phố đã vang lên tiếng trống Sư Tử. Mỗi khi có đám rước Sư Tử múa trước cửa nhà nào thì trẻ con, người lớn bu lội coi rất đông đảo. Lúc này, sự giao thông bị tắt nghẽn hẳn. Cứ gác túy gia đình khi thấy đám rước Sư Tử tới đã vội vã đem tiền ra tặng để Sư Tử đi ngay cho được việc, nhưng cũng có

nha, lại treo sẵn giải thưởng trên một cái sào thông qua cửa sổ lâu haj, hoặc lầu ba. Gặp trường hợp này, Sư Tử phải leo thang (nếu thấp thì ngồi trên cổ một người), có khi phải nối 2, hoặc ba cái thang lại, để trèo lên... dớp bạc. Lẽ dĩ nhiên số bạc đó phải tương xứng với sự múa may của Sư Tử. Tiếng trống thùng thùng như thúc dục. Đầu Sư Tử ngoáy ngoáy. Cái miệng tấp tấp. Bao nhiêu con mắt nhìn chăm bẳm. Tuy nhiên Sư Tử cũng chưa chắc đã dớp được bạc ngay. Người treo giải vì cố ý muốn kéo dài cũng như làm cho «Sư Tử» mệt nên khi Sư Tử vừa tính dớp thì họ giật giây tền lên làm Sư Tử vồ hut và gây nên tiếng cười thích thú cho những người xem.

Khi Sư Tử giựt được tiền rồi, thì nó tụt thang rồi múa thêm vài đường nữa như tỏ ý cảm ơn gia chủ và chủ nhà có khi hứng chí lại dốt pháo cho vui.

Ở trong Nam, vào những ngày Tết Trung Thu không có

múa Sư Tử, và trái lại, vào những ngày cuối năm thì lại có.

Và cũng vào ngày Tết Trung Thu, mọi gia đình, từ giàu tới nghèo đều mua bánh Trung Thu. Nghèo cũng phải có một cân bánh nướng, một cân bánh dẻo. Trẻ con thì được chơi và sau đó ăn những ổ lợn sès, những con lợn nọc bằng bột mì.

có bánh nướng để ăn thì chẳng qua là tiệm bánh đó bán... ết!

Trong Nam vào tháng sáu âm lịch đã thấy mấy tiệm bánh của người Huê kiều bầy bán rồi và quá hết tháng Tám, sang tới tháng Chín, tháng Mười hay còn làm bán, nên cái ý nghĩa «Trung Thu Nguyệt Bánh» đã bớt phần đặc biệt.



Và ở ngoài Bắc cũng khác hẳn trong Nam về mục ăn bánh Trung Thu.

Các tiệm bánh chỉ bắt đầu bày bán bánh nướng, bánh dẻo vào đúng ngày mồng một tháng Tám. Và tới hết ngày Rằm thì thôi không làm nữa. Nếu ngày mười, mười một bày mà ta còn

Cũng vì chuyện bánh Trung Thu mà Nội Các của cụ Trần Văn Hương bị mang tiếng, do sắc lệnh của Bộ Kinh Tế. Cái gì mà cấm tang trữ, cấm chuyền vận bánh Trung thu. Cứ như là dò... quốc cấm vậy.

Với những tiệm bánh, vẫn

đã mua bột mì, đường, cùng hột vịt muối cũng như thịt, mõ heo và nhân bánh như hạnh nhân, hạt dưa, bí phải chuẩn bị từ bao tháng trước. Lại còn đặt làm các hộp carton để đựng bánh nữa chứ.

Một khi bánh Trung thu trở thành đồ quốc cẩm thì các tiệm bánh sẽ chết một cửa tú. Kẽ ra cũng chẳng chết ngay đâu, nhưng vốn liếng ở ra để chắt chỏng trong kho thì cũng sốt ruột thật.



Nhưng may thay, với nội các mới, sắc luật cấm kia đã được hủy bỏ. Các tiệm làm bánh Trung thu lại tha hồ làm, và người có tiền vẫn lại có quyền... ăn bánh.

Còn vấn đề năn ăn hay không năn ăn thì lại là chuyện khác. Nếu mắc quá thì không ăn nữa.

Có chết ai đâu ! Còn như có thèm thì mua một cân thôi, hay mua một chiếc cũng được. Ai biết mà cười chê !

Riêng với tôi, dù có cầm làm bánh Trung Thu hay cho bán, dù tiền bánh mắc hay rẻ, tôi cũng chẳng quan tâm vì, hằng mươi năm rồi, tôi chưa hề ăn một miếng bánh nào. Càng có ai «biểu xén» tôi, mà tôi thì lại nhất định không bỏ tiền ra mua. Không có bánh mình chẳng sao cả !

Nói tới vấn đề mua bánh, thì chúng ta phải công nhận rằng, giá bánh năm nay mắc quá. Theo sự hiểu biết của tôi thì mỗi mùa bánh như thế này, tiệm bánh lòi vô số kẽ. Giữa một chiếc bánh nhân hạt sen một trứng mặn với một chiếc «hai nhân trứng mặn», giá cả cũng chênh lệch khá xa. Nếu ta tính kỹ, thêm một cái lòng đỏ hột vịt muối — giá ở chợ là 15 đồng một cái hột vịt muối — thì cái khối nhân hạt sen sẽ bắt buộc phải ít đi, vậy mà nó lại mắc thêm

SAIGON LAI RAI

hằng bốn năm chục bạc ! Thế là thế nào ?

Lại nữa, mấy ông chủ bánh lại còn bày đặt, đặt tên này tên nọ như «bánh Hằng Nga Du Nguyệt Điện», bánh «Đường minh Hoàng vân du», vân vân và vân vân và giá bánh mắc gấp đôi các loại khác. Nếu là nhà chuyên môn, ta sẽ biết ngay nó cũng chỉ là bánh Thập cẩm thêm vây cá, thêm thịt gà quay mà thôi. Mà đã thêm thứ này thì bớt thứ kia. Đâu cũng vào đó !

Tết Trung Thu năm nay, nếu các bạn không được ai biểu xén gì cả, tôi khuyên bạn, nếu có thèm ăn bánh Trung Thu thì nên mua 1 cân thôi. Và một cân gồm 4 chiếc khác nhau :

1 chiếc bánh nướng nhân Thập cẩm

1 chiếc bánh nướng nhân đậu xanh, trứng mặn

1 chiếc bánh nướng nhân hạt sen trứng mặn.

Và 1 chiếc bánh dẻo,

Thế là xóm tụ rồi. Bạn chỉ việc nấu nước sôi pha trà tàu và gia đình bạn cứ việc nhâm nhi mỗi thứ một miếng. Cả một mùa Trung Thu đã yên vị trong bao tử. Đề rồi chờ năm sau, nếu không có ai biểu xen mình (tôi không xài chữ hối lộ — vì ăn hối lộ là chính gốc tham nhũng rồi) thì ta lại tà tà mua 1 cân gồm 4 thứ khác nhau về ăn... chơi cho đỡ... buồn !

Còn ở trên Mặt Trăng, giờ đây chỉ có những Biển Yên Lặng, Biển Trong Sáng, Biển Mưa, Hồ Chết, Hồ Aristode v.v., mà chẳng thấy Cung Điện Hằng Nga đâu cả thì cũng chẳng quan tâm làm chi nữa. Rồi có một ngày ta sẽ lên chơi cho thỏa và nhìn cho mẫn nhãn !

TELMIN

TRỊ CÁC LOẠI LÃI

THƠM ★ NGON ★ NGỌT



Bửa củi thuê

Người đàn ông hai tay cầm búa
Bồ mạnh xuống khúc củi thật to.
Chủ thuê : ngày hai bữa cơm no
Lương được bốn ngàn đồng mỗi tháng.



Chiếc búa cứ dor lên bồ xuống
Từ sáng sớm cho đến chiều tà.
Bán sức lao động bao năm qua,
Người đàn ông đến tuổi già yếu.



Phải nuôr con ! Chén cơm manh áo
Tùy thuộc vào đóng củi bùa ra.
Từng mảnh củi — mảnh buồn xót xa



Cùng thời gian... chắp cao như núi !
Đến nay lưỡi búa đã mòn rồi
Mà còn bồ xuống mãi không thôi !

PHẠM-NGỌC-VỊ-QUANG

VĂN HÓA TÂY PHƯƠNG

Ngày cuối cùng của thành phố **Pompéi**

● TÂN-PHONG



VÉSUVE, ở miền Nam nước Ý, là một bờn núi-lửa đã trở nên nổi tiếng nhất trên hoàn cầu, vì tai họa vô cùng kinh khủng do nó gây ra cho cả một Thị-xã đang phồn thịnh ở bên chân nó, hồi đầu Thế kỷ thứ 1.

Pompéi, thành phố bị tai nạn bi thảm, cũng đã vào trong Lịch sử từ ngày nó bị chôn vùi, đột-ngột và khủng-khiếp, dưới mười thước đá lửa và suối bùn sôi sùng-sục từ nơi miệng hỏa-diệm sơn khạc ra liên tiếp ngày đêm, ngập chìm tất cả, phủ lấp tất cả, chôn sống tất cả.

Tám Thế-kỷ trước J.C. núi-lửa Vésuve đã tắt rồi. Người ta đã thấy nó hiền lành, quang đãng. Dưới phong-cảnh thanh-bình và mỹ-lệ của nó, dân chúng đã xây dựng nhà cửa, chợ, phố ở chân núi dần dần đồng-dúc thành một Thị-xã phồn-thịnh của Đế-quốc La-Má, tên là Pompéi, trên 30.000 dân.

Pompéi là một thành phố buôn bán và kỹ-nghệ, cho nên có nhiều nhà giàu, nhiều biệt thự rất đẹp

xây cất trên sườn núi, nhiều đèn thờ lồng lấp theo kiến trúc La-Má Hy-Lạp rất thịnh-hành thời bấy giờ. Các đường phố đều lát đá bằng-phẳng, với những công-tò-vò và những khai-hoàn-môn xây bằng đá xám, như Công Hercule kỷ-niệm chàng lực-sĩ Hercule, trên đường Stabia.

Ngày 20 tháng 8 năm 79 sau, J.C., thành phố Pompéi đang sống yên-ồn vui-chơi như mọi ngày. Bỗng đến trưa, dân-chúng rất ngạc-nhiên nghe tiếng ầm-ầm như tiếng sấm vang rền trong không khí. Trời mây quang-dâng da trời xanh ngắt một màu, không một dấu-hiệu gì là sắp có động-tổ. Tiếng sấm rền xuất phát từ nơi đâu vậy? Dần dần người ta có cảm-giác như tiếng ào-ạt từ dưới lòng đất nồi lên, như muôn vạn âm-hồn đang phá địa-ngục của

ANACINE

TRỊ PHONG NGỦA
MÈ ĐAY, HO, SUYỄN

Điêm-Vương, la hét xôn-xao dưới âm-phủ, sắp ào-ạt kéo ulla lên mặt đất.

Tiếng ầm-ầm văng-văng ngày đêm kéo dài qua ngày 21, ngày 22, thì mặt đất bắt đầu rung-chuyển. Mặt biển cũng nồi dậy những đợt sóng thần từ dưới lòng biển dùn lên, đổ ào-ạt vô bờ như trong bão tố. Nhưng trời vẫn nắng chang-chang, khí trời êm lặng, không có gió lớn, không một hột mưa.

Dân-chúng bàn-tán rất xôn-xao sợ hãi. Điểm gì thế nhỉ? Núi Vésuve vẫn êm lặng kia mà! Người ta lo ngại một cuộc động đất, như đã xảy ra trước đó 17 năm, năm 62, đã gây nhiều thiệt-hại.

Nhiều người còn hy vọng một cơn sốt rét của Địa-cầu run rẩy vài hôm rồi sẽ hết.

Bỗng-dưng, sáng ngày 24 tháng 8, một tiếng nồ long-tròi lở-đất khiến toàn thề dân-chúng dứt-mình kinh-hoảng. Mặt đất chuyển động mạnh như thề Địa-cầu sắp đồ-bè. Mặc dầu mặt

trời đang chói rực rỡ, khí trời bỗng tối sầm lại, và từ các cành cây, hàng ngàn con chim vút bay bỗng rời rai nhào xuống đất, như bị một chứng bệnh gì phi-thường làm tê-liệt chúng. Một hơi nóng ghê-gớm, lẩn một mùi thúi tanh-tanh, từ dưới đất xông lên khắp thành-phố Pompéi và lan rộng ra cả vùng Campanie ở miền Nam La-Má.

Dân-chúng đã bắt đầu lo chuyện tản cư, nhiều người đã chạy trốn ra ngoại-ô thành-phố, tuy họ chưa hiểu chuyện gì xảy ra và sẽ xảy ra. Một số đông đứng ngóng về phía Núi Vésuve, la hoảng lên vì họ thấy miệng núi lở toét ra, và họ thấy... ô... ghê rợn!... ghê rợn!... họ thấy... từ trong miệng núi bỗng phun

REGAST. T

TRỊ CÁC CHỨNG ĐAU
BAO TỬ. Bào chế theo
công thức Hòa-Lan

ra... lửa ! Lửa ! Lửa ! Những ngọn lửa cao vút lên mây và những đám lửa từng cục, từng cục đốt lòm, khạc ra ầm-ầm với khói từng đụn, từng đụn, và... sau cùng là một suối bùn sôi sùng-sục phun ra chảy tùm-lùm, hơi bay khét-nghẹt.

Bấy giờ mới vào khoảng 9 giờ sáng, nhưng trời bồng tối như đêm đen. Đá lửa phun ra tua tua như ở một lò rèn kết-xù, sáng rực cả một vùng, và rót xuống chung quanh núi, rót đâu là cháy đó. Những đám cháy bùng lên khắp cả chu vi hỏa-diệm-son, khói lên nghi-ngút. Đồng thời vô số những giòng suối lửa đầy bùn nung nấu với những tia sáng xanh lè, từ nơi mình núi tràn ra chảy ào-ào xuống sườn núi, lôi cuốn và cháy rụi hết tất cả biệt thự, nhà cửa, cây, cỏ, vườn hoa, vườn rau, trôi rào-rào xuống biển.

Biển cũng nồi sóng, như một chảo nước sôi rộng lớn mênh mông, đổ vào bờ những đợt sóng đầy bọt và hơi nóng mịt mù oai-à. Bao nhiêu thương thuyền, du-thuyền chưa kịp rời bến đều bị cháy và chìm xuống chảo nước

bùn đang sôi ngùn-ngụt ấy. Bùn nung nóng phừng-phục chảy từ trên hỏa-diệm-son xuống mạnh ào-ạt không những tràn ngập cả bờ biển mà còn đồ cả ra biển, ra tít ngoài khơi đến đời ngày nay, sau 2000 năm, người ta còn thấy cách xa bờ biển Naples những cồn đá bùn của núi lửa đồ dồn tối đó. Suối lửa, bùn lửa, hoành-hành thiêu-hủy và tràn ngập cả thành phố Pompéi, và ra xa hơn nữa trong một chu vi 25 kí-lô-mét chung quanh núi Vésuve. Tất cả nhà cửa, cao-thấp, sang, hèn, tất cả thành phố Pompéi, tất cả xóm làng lân cận, đều bị đá lửa và bùn lửa ngập khắp hết như đại-hồng-Thủy, chôn vùi hết dưới 10 thước bùn nung nóng như dưới một biển bùn sền-sệt, phừng-phục cháy đêm ngày, khói tỏa mịt-mù, tanh hôi cả một khu trời. Toàn thè thị-xã Pompéi, trong một ngày một đêm bồng-dưng biến mất ! Chẳng có một phương kế nào trốn thoát, hay cứu vớt được. Chạy trốn đường nào cũng không khỏi. Một con ngựa phi nước đại cũng không may

bằng một thác suối bùn đang sôi sùng-sục chảy ào-ạt như nước lũ từ trên miệng hỏa-diệm-son, đồ xuống phố phường thôn xóm... Không một chướng-ngại-vật nào có đủ sức cản trở sức mạnh khủng-khiếp từ trong miệng lửa khạc ra.

Kế tiếp, không ngừng, suốt ngày đêm, những suối bùn nung đỏ, loè những tia xanh, đồ xuống Pompéi, lớp sau phủ lên lớp trước, cứ chồng-chặt thêm lên, cho đến khi dần dần nguội lại, đọng lại thành một lớp đất dẻ, lâu ngày khô trở thành cứng-tắn, không thể nào đập phá được.

Một năm mồ vĩ-dại, mennifer-mông chôn chặt dưới 10 thước sâu, cả thành phố Pompéi xinh đẹp, phồn-thịnh đang hoạt-động vui vẻ trước đó chỉ vài giờ, ngày 24 tháng 8 năm 67 sau Chúa J.C.



Tuy-nhiên, sau này người ta chỉ phỏng 3000 người chết, nghĩa là 1 phần 10 dân số

Pompéi. Thế còn 9 phần 10 nữa đâu ? Tai-hoa do núi lửa Vésuve đã gây ra rất là đột ngột và rất là tàn ác, khiến cho chúng ta phải ngạc nhiên về sự kiện trên 27.000 người — hầu hết dân thành phố — đã kịp thời thoát nạn được. Và họ thoát được bằng cách nào ? Trong số 3000 người tử-nạn, đã kè cả những người chết trên các thuyền buôn và các thuyền du-khách đậu trong bến, và những người chết ngạt vì khói lửa.

Sự thật như chúng ta đã biết, là từ ngày 20 tháng 8, trước đó 4 ngày, đã có động đất và có nhiều triệu chứng ghê-gớm khủng khiếp. Do đó, một số đông đã thoát trước, nhưng họ chỉ tạm-thời tan-cu ra ngoại ô; chứ cũng chưa đi xa hẳn, vì chưa biết thế nào. Dư luận dân-chúng đã xôn-xao vô cùng, nhưng chưa ai ngờ rằng giờ phút cuối cùng của thành phố Pompéi đã diêm. Vì vậy, sau khi nhận thấy những triệu chứng bất-tường trong những ngày 20 và 21, qua ngày 22 và 23 hầu hết dân-chúng đã cuồn gói

chạy đi tản-cứ ra ngoại-đô châu
thành, với hy vọng một hai ngày
tai họa sẽ qua, họ sẽ trở về nhà.

Những người tản-cứ vội-vã
như thế, — và cũng là đại-đa-
số — đều là người bình dân:
tất cả đờ-đạc trong nhà có thể
cuộn trong một vài gói, vợ chồng
con-cái chia nhau ôm mồi người
một gói dè chạy nạn. Họ ra ngoại-
đô, dè chờ xem. Đến sáng ngày
24, thấy hỏa-diệm-sơn Vésuve
phun lửa mỗi lúc mỗi mạnh, họ
mới chạy xa hơn, và kịp thời giờ
khỏi bị chôn vùi dưới tro và
bùn của núi lửa.

Những người có nuôi ngựa,
dê, lừa, cũng đã cõi trên lưng các
con vật ấy để thoát được vật lẩn
người, hai ba tiếng đồng hồ
trước khi cái suối lửa đồ bùn sôi
xuống thành phố.

Chỉ có những người nhà giàu
và tiếc của, là còn chần-chừ ở
lại, và đến khi «nước đến chân»
họ mới nhảy, thì đã quá trễ rồi.
Họ bị chết trôi và chết cháy
trong giòng suối bùn, tại chỗ,

không kịp cất bước ra đi.

Hầu hết trong 3.000 người
chết trong ngày 24 đều là những
gia-dinh giàu có, ở trong những
biệt thự sang trọng, có nhiều của
quý mà họ không thể dời đi
được ngay, tiếc của ở lại giữ đến
phút cuối-cùng.



● **KỲ SAU:** — 19 thế kỷ
sau, ai đã đào đất tìm ra
thành phố Pompei, và nhiều
vết tích bất ngờ, chứng tỏ
đời sống của dân-chúng
Pompei y-nghuyên trong lúc
tai nạn không thoát kịp.

● **Bức hình nói đầu bài**
này: Cổng Hercule, kỷ-niệm
lực sĩ Hercule, trên đường
Stabia của thành phố Pompei,
đã khám phá được gần
nguyên vẹn sau khi đào đất
lên.



Văn-tè Liệt-nữ

NGUYỄN - THỊ - GIANG

● Mùa Bà Đặng-thị-Tư, (tức là Bà Nho, vợ ông Võ-Tòng),
trong nhóm Việt-kiều ở Thái-Lan, ngày 20 tháng 6
năm 1930.

SAU vụ khởi nghĩa Yên-báy
tháng 2-1930 thất-bại, ngày 17-
6-1930, Nguyễn-thái-Học cùng
12 liệt-sĩ bị Pháp giết, Nguyễn
thị Giang, một nữ đảng-viên
Việt-Nam Quốc-dân-Đảng cũng
là vợ Nguyễn-thái-Học đã dùng
súng lục quyên-sinh theo chồng.

Được tin ấy, nữ giới ở Thái-
Lan, tö-chức lễ vọng truy-niệm
rất long-trọng ở Phi-Chít.

Bài văn sau đây được đọc
trước lễ truy-niệm ấy,

«Chị Giang ơi,

Năm Châu mờ-mịt bụi hồng,
một đoàn con chim Việt đang
ngái-ngàng trong cái buồm gió
nữa.

Chị em ta sinh gặp lúc bấy
giờ, cát làm ngọn trăng, nó có
trù đâu khách hồng than?

Gỗm ghê thay cho cái lũ giặc
hung-tàn, chúng già tay bóc lột,
chúng cà gan ăn sống thịt người.

Chị Giang ơi,

Nợ đời chị trả thế xong, tình
đoàn-thể, nghĩa tình chung Chị
đã đền bồi.

Năm xương thơm, chín suối
ngâm-ngùi. Bạn quần thoa ta đó,
ai là người nỗi gót ngàn thu?»



Trước buồi lễ truy-niệm
Nguyễn-thị-Giang, anh Bùi-trọng-
Kiên, tức Năm, một thanh-niên
cách-mạnh ở Thái, cảm-tác bài

thơ sâu đây :
Tình chồng, nghĩa dảng gánh
giang-san.
Thác xuống tuyễn-dài hận chửa
tan.
Xương trắng nêu cao gương
tiếc-nghĩa.



Nỗi lòng cõ-quốc tha-Hương

(Ca Huế điệu Hành-Vân)

Của ông Ba-Sót, người Quảng-bin, một cán-bô cách-mạng ở Thái.

Tự... quê người,
Đất lạ đường xa,
Làn mây tia, che kín non sông...
Chữ... bao là mù mịt.
Mòn con mắt,
Trông trời Nam bóng nhạt về
thưa.
Luống chạnh lòng thương người
trong mộng.
Người trong hội.
Sao nở xa-xăm,

Quần ruột con tằm
Đá sầu trăm đoạn,
Nỗi sầu ngâm sầu ngầm.
Nỗi tan-tán.
Lân khuất núi rừng.
Góc bè bên bùng.
Nghĩ mà thương mà thương ;
Thấy giống nòi bơ-vơ mà
thương.
Tâm tình lai láng.
Bàng-khuâng càng nghĩ càng
thương.

Bài văn của Việt-kiều ở tỉnh Oudorne, thuộc khu Đông-Bắc Thái-Lan, đọc trong dịp lễ «Tam Chu kỷ-niệm» (1927)

Phạm Liệt-sĩ Hồng-Thái.

● Tác-giả : Ngô-thúc-Tuân, người làng Mỹ-dụ, phủ Hưng-nuyễn, một cán-bô cách-mạng ở Thái.

Than rằng ;
«Bè Quê voi đầy.
Trời Nam giọng tố.
Mây ngàn đậm mênh-mông
miền Tổ-quốc, non săn bè thảm,
quyện ruột tằm như chín khúc vò
tơ.

Cuộc trăm năm tưởng tối
đẳng vĩ-nhân, đất hبةch, quê
người, tuôn mát lèch phải
hai hàng lệ nhỏ.
Nhớ Liệt-sĩ xưa ;
Hồng Lĩnh chung linh.
Lam-giang dục tú.
Thuở thiếu-tuế theo đài đèn
sách, lấy đạo-lý đương thường
lâm chủ-nghĩa, trường lợi danh
chỉ có động gạn vàng.
Lúc tráng-niên ra Bắc vào Nam,
đem quốc-gia chủng tộc làm lập

trường, chí cách-mạng lại nồng-
nàn hơn lửa đỏ.

Bởi vì chưng :
Tồ-quốc trầm-luân.
Giống nòi khốn khổ,
Tức tối nỗi, bốn ngàn năm non
nước, đất thanh cao dày dấu vết
sài-lang.

Xót xa vì : hăm lăm triệu sinh-
linh, đồng thần thánh sa vào
hang bão hổ.

Miếng chung đình lù lằng xanh
bu kín, đứa lợi thằng danh.
Mạch cao chí quân quỷ tráng
hút dân, nước hèn dân khờ.

Cho nên ông :
Quyết chí tiêm cừu.
Giốc lòng tế độ
Nặng nợ nước gánh già-dinh phải
nhẹ, chối buya-gia dại, nghĩa

sinh-thành con với mẹ phụ phụng.
Đây lòng công niêm ân-ái phải
với, cành liễu ngày thơ, tình chấn
gối vợ cùng chồng lánh bỏ
Qua tiêm-la thăm hỏi, bạn đồng-
tâm.

Tới Trung-quốc để tìm nơi dụng võ
Tin Merlin lần sang Sa-diện sẽ
tính sau đây?

Chước Trọng-Cạn ta phải trù
tàn Ông dà sẵn có.
Chốn Sa-diện lén vào hang cọp,
quyết ra tay khóc quý kinh thần.
San Vực-dà phê thằng hàm
ly bỗng một tiếng trời long
đất đỗ.

Vì cách-mạng há thèm riêng
danh-dự, thủ-đoạn này náo học
kế Kinh-Kha?

Bởi quốc-thù đâu phải cơ trung
quân, tặc đạn ấy há như dùi

Trương-phủ.

Chính trách-nhiệm quốc-dân là thế,
thức-tỉnh đồng bào đứng dậy.



mở mặt mày với thế-giới hoàn
định.
Gây phong-trào chách-mạng từ
đây, Sáng ngời lịch-sử xưa nay,
gương nghĩa liệt ấy ngàn năm
bắt hủ.

Anh em chi em chúng tôi:
Xót nỗi tha hương,
Đua lòng nước Tô.
Với tinh-thần phán-dầu, chúng
tôi nguyện hết sức noi theo.
Với dũng-khí diệt thù, chúng tôi
quyết lòng củng-cố,
Rùng cách-mạng xin góp cây.
Bão cách-mạng xin góp gió.
Đọc đến chữ đồng-thanh đồng-
khí, dạ định-ninh kẻ khuất với
người còn.
Đọc tới câu đồng bệnh đồng
thuyền, lê kỹ-niệm biểu tâm lòng
người.

Thiêng-liêng hồn liệt-sĩ thấu cho.
Cao rộng có trời xanh chứng tỏ».



Bài văn của Việt-kiều ở Thái-Lan vọng Truy-điệu những liệt-sĩ Nghĩa-Dân đã bỏ mình trong 2 cuộc khởi nghĩa Yên- báy và Nghệ-Tĩnh.

Một sáng-lát tập-thể của những người cách-mạng ở
Thái.

Thần rồng;
«Vùng Quế hải gió tanh mưa
máu, áng ba đào vì tình thế xui
nên;
Cõi Viêm bang núi thịt cõi
xương, nỗi bi thảm xưa vay chưa
mấy có.
Ngoài ngàn dặm trông về cõi
quốc, non sầu
Bè thảm, quấn ruột gan như chín
khúc tơ vò.
Cuộc trăm năm tướng tới đồng-
tâm, cỏ úa hoa dẫu, dẫu sắt đá
cũng hai hàng lệ nhỏ.
Anh em chi em ta;
Gặp lúc vận nước suy vi;
Giống nòi cực khồ.
Quân quỷ trắng, già tay bóc lột,
rày sưu mai thuỷ, bóc tận xương
da;

Lũ lảng xanh, bu miếng đinh
chung, bán nước buôn dân. kè
chí máu mủ.
Tuy cách-mạng đã từng phen
bồng-bột, tiếc nỗi tâm chí có
thura, mà phượng-châm chưa đủ;
sức ve minh chau đành chịu
khoanh tay.
Thôi thì dày bừa hết cách, dàn-
áp đủ đường, dẫm ngựa ách trâu,
hãy còn tru cổ.
Tại tân-học đưa nhau Âu-hoa,
bình-dâng tự-do theo cửa miệng,
thực lòng vì nước trăm người
chưa có mệt, ngám tiền đồ thêm
ngán bọn Tây-do.
Bạn cựu nho toan kè duy-tân,
anh-bùng lãnh-tụ chất đầy lòng,
thực dạ vì nói, xóc sổ được bao
nhiêu, thôi đại-sự chắc chí

người Đồng-dộ.
Nay gặp lúc phong-trào sôi nỗi,
khắp năm Châu trống dục kèn
kêu.

Nay gặp người chi lối đưa
đường, cùng bốn bề triều dâng
sóng vỗ.

Rừng cách-mạng ta góp cây;
Bảo cách-mạng ta góp gió;
Màn phản-dầu khởi tháng hai
năm ngoái, cõi Yên-báy dậy một
phen oanh-liệt, máu quốc —
dân phun nhuộm đám sa-trường
Cuộc biều-tinh liền tháng chín
vừa đây, đất Hồng-Lam gãy
máy trận tung-hoành, hồn tò-
quốc kêu vang kèn dụng võ.
Nhân-dân Việt đã quyết-chí tiêm
cùu.

Đế-quốc Pháp phải già tay
khủng-bố.

PENI-V 200.000 đv
400.000 đv
500.000 đv

Thuốc viên trụ sinh loại
mới PENICILLINE. V uống
dễ dàng mà công hiệu như
chích PENICILLINE - G



liêa-bồ vui giữa đám binh dao.
Bạn đầu xanh kết đôi thiêu-niên,
đi diễn thuyết, phát truyền-sơn,
đem sinh tử đề ra ngoài mệnh
số.

Thương những kẻ Hòa-lồ,
Khám-lớn, mài mêt chống cùng
oai vòi, tiếc nỗi gan vàng mà mệnh
bạc, hồn lìa theo ngọn búa đầu
troi.

Xót những người Lao-bảo, Côn-
lôn, bẩm gan chịu với phong-
tràn, gặp nơi biển nước non xanh,
xác đành gởi ngàn cây nội cỏ.
Ôi thương ôi, tắc dạ trung-trinh,
tâm lòng kiên cố. Những cái
chết đáng thương đáng tiếc,
đáng dạ nhở lòng ghi.

Những cái chết đáng quý, đáng
yêu, đáng bia đồng tượng gỗ.
Người ấy ví còn sống lại, còn
hy-vọng cho quốc-gia dân-tộc còn
nhiều.

Thân kia dầu có chết đi, cũng
ánh-hu้อง cho cách-mạng đồng-
bảo chẳng nhỏ.

Anh em chị em rồi...
Túi phận quê người. Chạnh niềm
nước cũ. Đọc đến chữ «tinh-thần
bất tử» dạ định-ninh kẻ khuất
với người còn. Gẫm đến câu
«Khí-phách trường tồn» lẽ truy-
diệu biều tấm lòng ái-mộ,
... Hỡi ôi, Thương thay...

● ĐÔNG-TÙNG
(sao lục)



● «Một chút triết-học khuynh-hu้อง người ta đến
chủ-nghĩa võ-thần, sự hiểu biết sâu rộng về triết học đưa
con người đến tôn-giáo.

FRANCIS BACON

Cái tủ sách

MỸ-KHANH

DANG ngủ, Trinh chợt bị thức giấc về những tiếng rào rào trên mái nhà và một luồng gió lạnh từ ngoài thòi vào, qua cánh cửa nan bát mạnh ở đầu chái. Cơn mưa to quá, chẳng mấy chốc, nước chảy mạnh xuống ống xối trước hiên. Trinh chợt kêu lên : « Thôi chết cha tôi rồi ! » Rồi chàng vừa mồ mảm dội dép vừa tìm bát lửa thấp đèn. Mày lần lửa vừa lóe sáng ở tim bát lửa là mấy lần bị gió tạt tắt ngay. Gian nhà nhấp nháy sáng được một phút lại rơi vào bóng tối mịt mùng. Anh chàng lẩm bẩm : « Khổ quá, khổ quá ! chắc ướt hết rồi ! » Giường bên kia, người vợ ngủ say, tiếng ngáy đều đều của một người bình thản. Chàng vừa tìm được thế bát lửa khỏi tắt, dốt đèn lên, là lay vào vai Tâm : « Dậy, dậy, ngủ gì mà như chết ! Uất hết cả sách của tôi

rồi đây nè ! » Người vợ giật mình, ngồi lên gọn lỏn. Nàng nói như người thức từ lâu :

— Chó mẹ con tôi bộ khôi sao ! Anh thì lúc nào cũng lo bo mấy quyển sách.

Nàng vừa nói vừa cúi xuống bồng thằng bé lên một tay, một tay kéo xé chiếc chông tre lại chỗ khác. Đặt con nằm yên rồi, nàng lấy khăn lau chỗ chiếu ướt, nói như phân bua :

— Mỗi mưa sơ một trận mà đến nỗi ni, chó mai mốt lấy chỗ đâu mà rúc.

Trong lúc người vợ vừa cầu nhau vừa đi thăm chiếc giường khác có hai đứa con lớn hơn ngủ ở đấy, Trinh im lặng lo dời cái lô sách vở của chàng đến một chỗ an toàn hơn. Nước trên mái nhà cứ vô tình nhỏ xuống liên

CÁI TỦ SÁCH

tiếp, liên tiếp dập dập trên những tấm bìa sách đủ màu đủ cỡ. Trình cầm từ quyển, âu yếm vuốt những giọt nước đọng như những bà mẹ âu yếm vuốt tóc cho con. Khi quyển sách cuối cùng đã dời xong, chiếc bàn được bỗng trống, nước tha hồ nhỏ giọt mỗi lúc một nhanh, một nhiều khiển mảnh nền nhà dưới chân bàn ướt loang thành vũng to tướng.

Trình tắt đèn, lại ngả mình xuống giường, Nghe con mưa kéo dài thời gian, chàng xuýt xoa : May, may khỏi ướt mấy quyển sách ! Vợ chàng đã vào nằm với thằng bé từ bao giờ. Nàng xì một tiếng :

— « Gạo, khoai không lo, chỉ lo ba quyển sách. Sách thì ăn có no không ? Trinh bùi môi trong đêm tối rồi bắt đầu nằm yên. Tiếng ngáy giường bên kia lại đều đều, bình thản hơn lúc này. Người vợ, vừa dứt tiếng nói, đã dễ dàng rời vào giấc ngủ.

Vừa chớp mắt một lát, Trinh lại nhởn dậy, nghe ngóng. Cái

tiếng sục sạt sao mà khác mọi đêm. À đích là chuột. Nhưng chúng nó không cạy nắp thùng gạo trèo vào mà lại cạp cạp vật gì nghe như giấy. Chúng quái thật, định nhai mấy quyển sách của Trình. Thế thì quá lầm. Ai nói cho chúng biết. Mọi hôm sách vẫn xếp đầy bàn, không sao, hôm nay trời mưa, nhà dột, chàng đem nhện vào mấy chiếc thùng giấy « Sứa Ông Thọ » mà nhờ chị Trinh buôn hàng xén mới có, thì chúng nó lại rắp tâm phá. Trình ngồi dậy, lại bật lửa thấp đèn. Bên ngoài gió đã lặng, mưa đã tan. Chàng lau bàn khô cẩn thận rồi ý-äch kéo nó lại kê một chỗ khác cho bảo đảm được trận mưa nữa có thể đến. Xong, mở từng chiếc thùng giấy, và bằng cử chỉ nhẹ nhàng, nâng niu, chàng lại ôm từng chồng sách ra xếp trên bàn.

Sáng hôm sau, Trình dậy muộn. Chàng vừa xô chân vào dép thì tiếng người vợ nói dưới bếp đưa lên :

— Lục đục hoài cả đêm với

ba quyền sách, làm sao mà dại cho nỗi ! Câu nói giữa thính không mà Trình thừa biết là ám chỉ chàng, nửa có nghĩa như đáng kiếp, nửa có nghĩa như thương hại, lo lắng cho sức khỏe chàng. Ý nghĩa sau này làm Trình vui vui cảm thấy vợ không đến nỗi không hiểu mình. Trong đời sống vợ chồng, đã có nhiều lần lời qua tiếng lại, Trình vụt ân hận rằng mình trót lấy một người vợ thường quá. Trình thích đọc sách, viết văn. Ngoài hai buổi đi dạy một trường tiểu học tư ở ngoại ô, chàng dùng nhiều thì giờ rảnh rỗi để cầm cùi vào những quyền sách, hoặc với cây bút trước tập giấy trắng mờ rộng. Chàng mê viết và mê đọc như người ta say mê một món cờ bạc, chẳng ngại không gian và thời gian. Vợ chàng chỉ chăm với ngôi hàng xén, hàng ngày tính lỗ tinh lòi, nắm việc thu chi trong gia đình như một viên tướng cầm quân ra trận, sáu sàng mưu lược đề đối phó với địch. Mỗi một lần có đưa con ốm đau, hoặc đứt hàng không có để mua

bán, mà nàng ngô ý muốn nhờ chàng, là một dịp cho vợ chồng cãi nhau. Vì lẽ mỗi lần người vợ nói những chuyện ấy với Trình thì chàng thản nhiên bảo :

— Đàn ông ai biết đâu ! Làm sao thì làm xong thôi !

Có khi, đáp lại lời chàng, vợ chàng nguyệt một cái, đi thẳng.

Có khi nàng bức tức, la hét than thân trách phận từ lúc Trình còn ở nhà cho đến khi bóng chiếc mũ trắng mất hút khỏi con đường quẹo. Thường là, sau những lúc đó, Trình nhận thấy mình vô lý và cảm thấy thương vợ, nhưng chúng nào vẫn tật ấy, rồi chàng không xử sự khác trong một trường hợp như thế, xảy ra sau.

Hôm nay, trong câu nói của vợ, Trình nghe có vẻ gì âu yếm, săn sóc, không hần học, gây gỗ như mọi khi. Trình mỉm cười, khoan khoái.



Mặt trời lên đã cao, khói lùm

cu quanh giếng và chiếu ánh nắng xiên chẽch vào mảnh sân phẳng phiu trước nhà. Mấy giọt mưa đêm qua còn đọng ở đuôi tranh, tròn và lồng lánh như viên kim cương, thỉnh thoảng rơi xuống hàng gạch lót trước thềm.

Người vợ đã đi xuống phố về việc mua bán, mấy đứa con kéo nhau ra đầu ngõ chơi. Trình mở hết các cửa rồi ngồi vào bàn mâm mê một quyền sách. Có mấy tập bị uột nhòa cả bìa, và giờ làn xuống dưới, mấy tập bị ẩm. Trình xuống nhà lục lọi hàng hóa của vợ tìm được ba cái mèt dây thúng hàng, đem ra sân, lật cả lô sách ra phơi. Vì không đủ chỗ, chàng sắp chúng xen lẫn, nằm chồng chất lên nhau, chỉ mấy tập uột nhiều được phô ngay ngắn dưới mặt trời. Trình làm công việc đó với tất cả vẻ thận trọng và vui thích trong lòng. Nhưng rồi chàng chợt buồn ngay. Những chiếc mèt nhỏ hẹp, những quyền sách không chỗ ở yên, mái nhà dột khi đêm nhắc chàng nhớ và tiếc rẻ cả một

thời xưa xung túc, phong lưu. Thân sinh chàng xưa kia là một bậc khoa cử hiếu học, cũng ham mê sách như chàng ngày nay. Ông cụ mua nhiều sách chữ Hán, chữ nôm và cả những bộ sách chữ quốc ngữ có giá trị. Ông có một cái tủ sách riêng biệt đặt một góc nhà mà ông rất quý ! Thủ Trình hãy còn là cậu bé con học lớp ba trường làng thì trong nhà, sau ông cụ là chỉ có hai người anh lớn của chàng được phép sờ mó đến tủ sách. Vào mùa mưa lụt, trong những ngày nắng mới ấm áp, người cha thường nhắc con lục hết sách ra phơi, sợ bị ẩm mốc. Hai anh Trình, mỗi lần ôm một chồng sách từ trong nhà đi ra, bỏ vào mấy chiếc nong lớn, kê giữa sân là còn nghiêng đầu đứng nán giờ xem quyền này quyền khác. Có khi gặp chỗ say mê, họ quên cả nắng gắt, quên cả công việc đương đầu dang, khiến người cha phải thúc : « —Ồ, ôm mau lên con, hết nắng rồi, » họ mới tiếp tục đi khuân chồng khác. Chiều lại, cũng hai anh em họ sắp xếp lên ngăn tủ. Người cha chỉ



đứng xem xét, nhắc điều này điều nọ. Hồi ấy, Trình mải chơi, thường thăm phục mấy người anh sao không biết cháu những chồng sách dày đặc chữ và hầu như vô nghĩa.

Trình lớn lên trong khói lửa. Cả cái cơ nghiệp của cha chàng đã tiêu tan theo tiếng súng. May sao, vật còn sót lại, hợp với sở nguyện Trình là những bộ sách quý giá, nhờ ông anh cả lượm lặt mang theo khi đã tản cư

Người anh cả chết, người anh thứ bô làng đi xa, bây giờ Trình là chủ cái kho sách. Cùng một lúc với khi nhận quyền thừa hưởng cái của báu do cha để lại, Trình cũng bắt đầu thấy ham sách, mê sách một cái cuồng nhiệt. Trong hoàn cảnh chật vật, Trình cũng cố gắng mua thêm khi ít khi nhiều các loại sách có giá trị về văn học, lịch sử, khảo cứu...

Món chi phí ấy, lần nào chàng cũng phải tranh đấu với vợ mới có được. Tâm thì cho rằng không

thể để nó vào sổ chi trong gia đình được vì nó không cần thiết như gạo, cùi, nước mắm, vân vân...

Ít lâu nay, Trình mơ màng đến một cái tủ đựng sách. Chàng chỉ phác họa trong đầu óc chứ chưa dám đem nói với ai, nhất là với vợ, người không mấy ưa «cái đồ không cần thiết của chàng». Nhưng càng mong ước, chàng càng thấy nó xa lắc xa lơ. Nhiều khi quá mong ước, Trình có ý nghĩ rằng giá bây giờ những quyển sách ấy được xếp cẩn thận ngăn nắp vào một chiếc tủ, là chàng không còn gì để mong ước nữa. Đã mấy lần xuống phố đi ngang qua hàng gỗ, chàng dừng chân hàng giờ ngắm nghía một chiếc tủ đẹp, bóng láng, kiêu hãnh đứng chính giữa nhà. Nhớ có một hôm, chàng đánh bạo lại gần xem và hỏi giá. Mụ chủ, nhìn chàng suốt từ đầu đến chân, ra vẻ ngờ vực cái khả năng của chàng, rồi buông một tiếng: Hai nghìn!. Trình luống cuống mặc cả vài câu trong mồm rồi vội vàng đi, như sợ ai nghe rõ. Mụ chủ công

còn nhìn theo chàng: «Số mai mở hàng khéo gấp, bộ tướng ấy mà mua bán gì!» mặc dầu lúc đó đã gần trưa. Câu niết mộc của mụ chủ tiệm gỗ như theo mãi bên tai khiến Trình mất hết can đảm muốn vào những tiệm khác. Trên đường về chàng lại mơ ước, và đến nhà, khi ngã mình xuống gường chàng lại tính toán thì thầm để rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Với số lương ít ỏi, Trình cố hết sức nhịn tiêu cũng không sao hằng tháng đề dành được chút đỉnh. Vợ chàng buôn hàng xén gọi là có công việc chừ chả ăn thua vào đâu bởi vì vốn vay của người khác, tháng tháng còn lo góp nhóp đồng lãi. May ra hàng họ đất thì chi tiêu vào chợ búa, quà vặt cho con, nếu gặp ế ẩm thì lương của Trình chia nhỏ chia to mà vẫn thiếu đầu hụt đuôi. Có hồi Trình cương quyết cắt riêng mỗi tháng năm chục nhưng số tiền vừa lên đến hai ba trăm đồng là phải bỏ ra xí xóa vì thằng con ốm, vì vợ chàng đẻ, vì lo một ngày kỵ giỗ, vì có người

trong họ mời đám cưới hoặc một đứa cháu trai đến chào vợ chồng chàng đi quân dịch. Những lý do chi tiêu ấy đều ngoài ý muốn Trinh và đều là những lý do cứng ngắt không thể xem là hợp lý.

Thấy nhiều người tiêu bạc nghìn một cách vung phí dễ dàng, Trinh âm thầm tiếc và ao ước đứng vào địa vị người đó. Chàng liên tưởng đến thời kỳ phong lưu sung túc của cha, mỗi mong mỏi về vật chất đều dễ dàng thực hiện, không có sự suy tính đắn đo, dồn vặt như cảnh ngộ chàng ngày nay. Cái tủ sách của chàng vẫn hay còn xa xôi quá !



Ngắm nghĩa mẩy tấm ván, Trinh luôn luôn gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Chàng nhớ lại một câu trong Trường số Tử vi của Tờ Báo xuân hôm Tết : «Tuổi Thìn. Bạn hay cố gắng thêm. Điều ao ước của bạn sắp thực hiện» Điều ao ước của chàng phải chăng là có một cái tủ sách ?

Trinh nhớ lại thử mình có ao ước gì nữa ngoài cái tủ sách không ? Chắc là không. Trinh cũng không tin trường số lầm, nhất là Trường số trên mấy tờ báo hàng tuần, nhưng từ hôm bước qua năm mới, đã có nhiều sự kiện xảy ra khiến chàng lạc quan, đi dần đến niềm tin chính thức. Đầu tiên là khoản tiền nhuận bút 1000đ nhận được của nhà báo hôm ra Tết, rồi đến món tiền bán ruộng tộc do người chú họ ở quê đem ra chia cho Trinh non tám trăm nữa. Xấp giấy bạc trong tay, Trinh nghĩ ngay đến cái tủ sách chêm chệ giữa tiệm gỗ Giữa lúc ấy, người chú chợt hỏi chàng :

— «Tôi dư một bộ ván ba tấm, anh có cần dùng tôi để lại cho. Rồi nhìn quanh gian nhà của Trinh, bắt gặp ba chiếc chõng tre đẽ thành hàng, ông ta thêm :

— Để cho cháu nó nằm, rộng rãi và chắc chắn anh à !

Nhưng ý Trinh lại không ở chỗ đẽ nằm :

— «Cháu chỉ muốn có một cái tủ để sách. Năm đâu không được, cháu thì chẳng cần.

Ông chú cười ba hả, vỗ vào vai Trinh, như phát minh ra một điều mới lạ :

— Ủ, phải rồi, phải rồi ! Ván này đóng chiếc ủi thì tuyệt !

Thấy Trinh còn ngẩn người ra suy nghĩ vì ý kiến bất ngờ của mình, ông chú tẩn công luôn :

— Đóng lấy nó đã chắc mà lợi gỗ, lại tùy thích của mình nữa.

Trinh ngập ngừng :

— Mà công thợ cũng đặt chủ à !

Ông chú lắc lắc cái đầu :

— Ô bao nhiêu !

Thế là cuộc mua bán giữa chú cháu được ngã ngũ và hai hôm sau những tấm ván đã về với Trinh. Người vợ dồn vặt chàng không tiếc lời vì thấy ông chú nhặt lấy trọn vẹn xấp giấp

bạc một nghìn đồng đáng lẽ để nàng tiêu được vào nhiều việc lợi ích hơn nữa. Muốn cho êm thấm, Trinh phải dịu giọng giải thích cho nàng rõ, chàng không quên việc mấy người hàng xóm đến chơi khen ván rẻ để chứng nào người bớt lòng tiếc tiền của nàng. Chàng bảo :

— Đóng chiếc tủ, chắc có lẽ cũng còn dư ván rồi tùy ý em xử dụng, hoặc kê thêm chỗ nào tiện cho con nó nằm !

Chàng tưởng nói rộng rãi ra như thế để vợ vui, nhưng mấy ngày sau nàng vẫn làm li, căm tức cho người chú họ.

Dù sao, Trinh vẫn bài lòng, nhở đến «Điều ao ước sắp được thực hiện» bây giờ đây, Trinh chỉ nhớ nửa tháng nữa, theo lời giao hẹn của thợ Toàn, một thợ khéo nhất vùng, sẽ có người mang dựng cụ đền tận nhà đóng cho chàng chiếc tủ vừa ý nhất. Trong trường tương, chàng thấy những quyền sách thân yêu, quý báu sẽ có chỗ ở yên lành, đẹp đẽ,

xứng đáng, khỏi bị vất vưởng
mai đây mai đó.



Đứa em gái lớn nhất lên năm tuổi cảm nặng đã ba hôm nay. Người nó nóng hầm hập và hay nói mê sảng về buổi chiều. Vợ Trinh lo sợ, quấn quít bên giường bệnh săn sóc cho con. Nàng thức trắng hai đêm với những ý nghĩ đen tối, với giây phút hồi hộp. Hôm đầu, nghe vợ nói con bé không ăn và nằm vùi một buổi sáng, người chồng vẫn giữ nét mặt bình thản mọi ngày :

— Cho nó uống viên thuốc cảm đi ! Rồi chàng vẫn cặm cụi với cây bút chì và mẩu giấy trong tay, đơ đơ, vẽ vẽ, tính toán về kiểu cái tủ mà chàng sẽ đóng.

Ngày thứ hai, con bé lại nặng hơn. Người vợ rít rít giục chàng đi mời thầy thuốc. chàng mới cảm thấy lo lắng cho bệnh tình đứa con. Uống thuốc vào bao nhiêu, con bé mửa ra hết, mấy ông thầy thuốc lắc đầu, cau trán, nói với vợ chồng Trinh trước khi ra về :

— Ông bà đem thử cháu vào bệnh viện, may ra... Chúng tôi thấy bệnh cháu lấy làm khó nghĩ, có lẽ nó khó lòng...

Người vợ khóc oà lên. Còn Trinh, chàng bối rối nài nỉ họ ở lại chạy chữa cho con, vì bệnh viện xa, trời lại nhiều gió bắc, con bé thì hầu như kiệt sức rồi. Trong lúc này, Trinh thấy bầu víu lấy họ cũng mòng manh lắm nhưng vì không có kẻ khác hơn họ thì dành bầu víu chử sao.

Năm hôm sau, chàng không lại với thần chết, con bé thở hơi cuồng cùng trước sự đau đớn tuyệt vọng của cha mẹ nó. Vợ Trinh gào lên như điên dại trong lúc chồng hoảng hốt đi tìm người sửa soạn khâm liệm con. Anh chàng mất hết vẻ bình thản hằng ngày, lo lắng ưu tư hiện lên

MIDOL
TRỊ CÁC CHỨNG
ĐAU NHỨC, CẨM CỦM

nét mặt. Mấy tấm ván được kéo ra trong đêm để đóng chiếc quan tài cho đứa bé xấu số, vừa đỡ tiền mua, vừa được cửa tốt, vừa khôi mắt công đi xa hằng mấy cây số đêm hôm khuya khoắt. Đó cũng là ý kiến mấy ông hàng xóm mà cũng là ý kiến của Trinh. Một ông bạn vừa giúp việc, vừa nói với chàng :

— «Con nhỏ tốt số đây, may gặp mấy tấm ván ông mua sẵn !

Trinh nghe câu ấy, chua xót trong lòng ! Chàng định mua ván đóng tủ sách chờ lâu có định đóng quan tài chôn con ! Chẳng biết con chàng xấu số hay tốt số, chỉ biết rằng chàng không thực hiện được một điều mong ước và cái điều chàng không ước mong thì xảy ra.

Đứa bé mồ yên mả đẹp rồi, đêm đêm chàng nghe tiếng nấc nghẹn ngào của vợ, và tiếp theo là một câu đầy ý nghĩa oán hờn chàng.

— Tự nhiên, đầu năm đi mua ván về chôn con ! Tôi nói, anh có

nghe lời đâu, rồi bây giờ mới biết !»

Trinh chợt nhớ lại có một lần vợ chàng kể chuyện này : Đầu năm, có người mua cho con cháu gọi nàng bằng dì một xấp hàng trắng, cách một tháng sau, nó phát bệnh mà chết. Hôm Trinh mua ván, nàng nhăn nhó là vì điều ấy nhiều hơn mà không dám nói rõ. Trinh không tin, song đêm đêm, nghe nói ước hiện ra trong câu nói của vợ, lòng chàng cảm thấy ray rứt bần khoăn. Rồi hình ảnh đứa con gái chàng mím mím dễ thương chòn vòn trước mặt cùng một lúc với chiếc tủ sách đẹp bóng láng và kiêu hách.





THƯƠNG TÂM

Gà cùng một mẹ đá nhau hoài
Sông núi điêu tàn, lối tại ai ?
Thông nhất giang sơn chia thực hiện ?
Chiến tranh «quốc, cộng» chuyện dằng dai !

Súng sục nỗi da nấu thịt sôi !
Gurom khao nại-loạn thất kinh rồi !
Non sông đất nước chan hoà máu,
Máu khác giòng đau, một mạch thôi.

Năm mồ vô-định lắp thanh niên,
Xương chất thành non cả mấy miền,
Khắp Bắc, Trung, Nam bao tử sĩ
U hồn muôn kiếp ngậm oan khiên !

Khói cảnh hoang tàn khắp bốn phương
Nhạn hồng ai-oán não thê-lương
Lều tranh lửa bốc, lâu đài sụp
Nỗi giồng điêu linh, sống thảm thương !

Đau đớn nỗi da nấu thịt không !
Núi xương, sông máu xót xa lòng.
Ba mươi năm lẻ, bao tang tóc !
Thù-hận không nguôi, giồng Lạc Hồng ?

BÀ TUONG-PHO
Đà Lạt, thu Kỷ-Dậu
1969

Nho Giáo dưới thời đại nguyên-tử có lỗi thời không ?

★ Á-NAM TRẦN-TUẤN-KHÁI

Lời phát đoán

THIỆT ra NHO-GIÁO không phải phát nguyên mới từ đời Khổng-Tử tới nay mới có 25 thế kỷ, mà thực tế Nho Giáo đã phát nguyên từ đời Đế-Nghiêу, tới nay đã 47 thế kỷ rồi, mà Khổng-Tử chỉ là người传播 Thuật và tập Đại thành. Nói cụ thể, tới Khổng-Tử mới được hệ thống hóa rành mạch.

Nguyên-tử năng mới được phát minh trong thế kỷ 20 này. Nhân loại phát minh được nguyên-tử năng, một phát minh hết sức vĩ đại đã làm cho đảo lộn nhiều triết thuyết, nhiều chủ nghĩa chính trị dưới mặt trái đất, eung như sự huyền vi, bí hiểm của thiên cung tinh tú. Bởi vậy, khi

nói tới danh từ nguyên-tử là nói tới một cái gì mới mẽ nhất, tân tiến nhất, hiện đại nhất. Một thời đại đã như thế lại có thể đem NHO-GIÁO, một học thuyết đã phát minh tới nay đã có 4700 năm, mà thực thi ở thời đại Nguyên-tử này, làm sao khỏi lỗi thời lạc hậu được.

Chính vì điều thắc mắc xứng đáng đó mà nhiều năm vừa rồi ông Hiếu-Chân trên nhật báo Tự-do, ông Nguyễn Vỹ trên tập san Phò Thông này, đã có lời qua tiếng lại trên nhiều bài báo với những người có lẽ cũng cùng một quan điểm với cụ Lê-Thần Trần-Trọng Kim, cho rằng NHO-GIÁO là một tòa lâu dài cổ kính tráng lệ đã bị bụi thời gian làm lu mờ; ngày nay trước hiện trạng xã-hội ngày càng

tiến hóa gấp rút này, tòa lâu đài ấy cần phải được tu bồi lại rất nhiều.

Riêng chúng tôi thì nghĩ rằng : NHO GIÁO quả đúng là một tòa lâu đài quý và cổ, nhưng xây cất đã quá lâu đời, tất nhiên bây giờ đã có những nguyên liệu «cũ nát» cần phải được loại ra, cả những chi tiết về «Kiều mâu kiến trúc» cũng thế, nếu chúng ta còn muốn «tránh quan chiêm» nhất là muốn được hợp với vệ sinh hơn ; và cũng chỉ có biết đặt vấn đề trùng tu như thế, thì mới là những kiến trúc sư thực thời.

Vì «Tùy thời biến dịch» là cái hạt nhân của NHO-GIÁO. Chúng ta phải dựa trên nguyên tắc đó, mới có thể cho nó sống lại và thích ứng với thời đại nguyên-tử này được.

Thiệt vậy, trước tình trạng khủng hoảng của thế giới ngày nay, những nhà chính-trị, luân lý Xã-hội

học hoàn cầu, đã cùng nhất trí công nhận rằng : sở dĩ có cái tình trạng bế tắc không lối thoát này, gây ra bởi nền kinh tế, khoa học, kỹ thuật, sản xuất vô chính phủ (nhắm mắt sản xuất, không tính số tiêu thụ) ; với ý thức hệ khoa học độc tôn, kèm theo chủ nghĩa Duy-Lý và Duy-Lợi, nhắm mắt lao mình theo những chủ trương đường lối cực đoan, đến chỗ không còn biết tương dung tươngぬõng, gây ra những mối đại bất hòa trong xã hội hiện tại.

Người ta đã tìm ra được căn bệnh ấy, đồng thời người ta cũng phát minh được phương thuốc cứu chữa, phương thuốc ấy là :

Để cứu vãn bệnh cực đoan ấy, phải cần có sự dung hòa tổng hợp giữa Đông và Tây, giữa kim và cổ. Đông-Phương và cổ có thuốc mà không thầy ; Tây phương và kim có thầy mà không có thuốc. Thuốc Đông

phương là đạo-đức luân lý cổ truyền ; Thầy của Tây phương và kim là khoa học kỹ thuật ; lấy khoa học Tây phương mà hùng tráng hóa cái thể nhu nhược của Đông phương, lấy đạo-đức của Đông phương mà ôn nhu cái dụng của Tây phương, chỉ có sự dung hòa ấy mới có thể thiết lập cho thế giới nhận loại một nền hòa bình vĩnh cửu.

Mà khi nói đến đạo đức luân lý cổ truyền Đông phương, tức là nói đến NHO GIÁO.

Nhưng, như ở mục bài đã nói : NHO GIÁO đem áp dụng vào thời đại nguyên-tử này, có lỗi thời lạc hậu không ?

Chúng tôi xin thưa : không lỗi thời lạc hậu, nếu chúng ta biết «trách dụng chí» (chọn lấy mà dùng)

Sau đây là những chứng minh cụ thể :

Để tránh cho chúng tôi

cái tiếng hay biện luân dài dòng văn tự, chúng tôi xin trích dẫn một số ý-kien của các đại tư-tưởng gia, đại chính-trị gia thế-giới hiện đại vừa đề cập tới những vấn-dề, những cổ-nhân liên quan tới Nho giáo như sau đây :

«Lưu thiểu Kỷ thường nói tới Khổng Mạnh và nhiều triết gia khác của Trung-Hoa xưa. Không những ông không lên án họ mà lại còn nhờ cậy uy tín của họ để thúc chung nhiều luận cứ của Cộng-sản.

«Lưu không những không bỏ triết-học truyền thống của Trung-Hoa, mà trái lại tố cáo những kẻ không chịu sống theo đúng triết học đó. Ông chỉ-trích những kẻ làm bộ-tôn sùng giáo lý của Khổng-Tử, nhưng chỉ hành động để áp bức dân và bảo đảm sự thành công cho chính họ mà thôi».

(Liou Chao K'i cite Confucius, Mencius et les autres

philosophes chinois d'autrefois. Non seulement sur leur autorité pour justifier certains arguments communistes. (p. 258).

Non seulement Liou ne rejette pas la philosophie traditionnelle de la Chine, mais il va jusqu'à dénoncer ceux qui ont renoncé à vivre conformément à cette philosophie. Il critique ceux qui ont fetnt d'honneur les principes de Confucius mais n'ont agi ainsi que pour opprimer le peuple et assurer leur propre réussite. (p. 259).)

H.G. Creel.

La Pensée Chinoise de Confucius à Mao se Tong.

Lại một nhà Hán-học Anh tên C.P. Fitzgerald «nhìn thấy trong Mao trạch Đông có một sự tổng hợp của «ý hệ Max-Xit, của khuynh hướng tông giáo và của kỷ «luật khồng-giáo».

(Le sinologue Anglais C.P. Fitzgerald voit en lui «Un mélange d'idéologie Maxi-

ste, de tendance à l'apostolat et de discipline confucéenne»).

Paris Match : No 7441 13 Juillet 1963.

Trong bài La Chine lance son «Mein Kampf» en 25 points».

«Và, nếu ai có một nhãn quan sâu xa về lịch-sử nhân-loại họ sẽ quyết chắc rằng tư-tưởng triết-học của quá khứ không thể nào mất được. Trung-quốc sẽ biến chất Cộng-sản hơn là biến đổi Trung-quốc».

— One who takes a long-range view of human history will be assured ; China will modify communism far more than communism modifies China.

Edwin, A. Burtt. Man Seeks the Divine — P. 151.

Chúng tôi nghĩ rằng, ngàn ấy ý-kiến cũng đủ chứng minh cho luận cứ chúng tôi rồi xin miễn viết câu kết luận.



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * ★ HỒ-XUÂN-HƯƠNG ★ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Một nữ Thi-sĩ tài-hoa nhất của Lịch-sử nhân-loại, sau Sapho

* NGUYỄN-VŨ

XI — «Hiền-nhân», «Quân-tử», trong thơ Hồ-Xuân-Hương

(Tiếp theo PT số 230)

TRONG bài «Ốc Nhồi», tư-tưởng khách-quan của Hồ-xuân-Hương cũng tiết-lộ thật rõ-ràng, như trong hai bài *Quả Mit* và *Bánh Trôi*.

Bác mẹ sinh ra phận Ốc-nhồi
Đêm ngày lăn-lóc đám cỏ hôi.
Quân tử có thương thì bóc yém,

Xin đừng ngó-ngoáy lõ
trôn tôi.

(Vịnh Ốc-Nhồi)

Tiếng Bác bình dân xưa thỉnh-thoảng dùng «bác mẹ» để nói «chá mẹ». Danh-tử «Quân-tử» ở đây cũng như trong bài «Quả Mit», vẫn có ngữ-ý trào-phúng, mỉa-mai cái lốp vỏ «quân tử» của nhà Nho, Quan-niệm thanh-cao của người «quân-tử» trong Khòng-giáo, đã bị cô xóa-bỏ, và

còn trêu-cợt nữa. Dưới ngòi bút kiêu-hanh của cô Hồ, cái ý-thức mà Phạm-Quỳnh gọi là «*L'idéal du Sage dans la philosophie confucéenne*», đã trở thành iõ-bjch, lầm-cầm, và hết sức cù-lần, trong thơ Hồ-xuân-Hương.

Cho nên những nhà phê-bình thơ Hồ-xuân-Hương hiểu-nghĩa «quân-tử» tốt đẹp, hay trịnh-trọng, như ông Maurice Durand dịch là «*Seigneur*», và «*Gentleman*», thì thật là thiếu cảm-thông với cô Hồ, không nắm được phong-dộ trào-lộng của thơ cô.

Chữ «Quân-tử» này đúng ra không do Hồ-xuân-Hương đặt đề trong thơ, mà nó đã nằm lâu rồi trong ca-dao bình-dân Việt-Nam. Nó đập-dồ ý-niệm phong-kiến của «quân-tử» thường cách-biétxa «tiêu-nhán». Nó kéo «quân-tử» ngồi xuống ngang hàng với tất cả mọi người, dưới mọi trạng-thái thông-thường.

Quân-tử có thương thì bóc yếm

Xin đừng ngó-ngoáy lỗ trôn tôi.

Ấn-tượng người «quân-tử» đã bị ngòi bút trào-lộng của cô Hồ lột trần-trường ra hết, không để cho giữ một chút nét đạo-mạo truyền-thống nào nữa. Người đàn-bà đổi-tượng đáng lẽ ở trạng-thái thụ-động, bỗng lên làm chủ-động, bằng một nụ cười hóm-hỉnh.

Đã dành rằng :

Bác mẹ sinh ra phận ốc-nhỏi, nhưng, không vì thân-phận ốc-nhỏi mà nữ phái chịu đê ai kia dày-vò ngó-ngoáy. Có thương chặng thì bóc yếm (cái yếm của con ốc), lột yếm ra mà ăn cho ngon miệng, chứ :

REGAST. T
 TRI CÁC CHỨNG ĐAU
 BAO TỬ. Bào chế theo
 công thức Hòa-Lan

Xin đừng ngó-ngoáy lỗ trôn tôi !

Thèm ốc, muốn ăn ốc thì cứ bóc yếm ốc ra, ăn cho đầy hoàng, đứng dắn, cho ra vẻ người «quân tử», chứ đừng có đùa dai !

Đó là phản ứng kiêu hanh chí lý, của con Ốc-nhỏi.

Sánh với thân-phận của người nữ-phái, cô Hồ Xuân-Hương vẫn luôn luôn giữ vững lập-trường, tư-tưởng của cô. Cô thường dùng hai chữ «thân», «phận» :

— **Thân em như quả mít trên cây** (Quả Mít)

— **Thân em thì trắng, phận em tròn** (Bánh trôi)

— **Vì đây đài phận làm trai được** (Đè đèn Thái-Thú)

— **Chiếc bách buồn vì phận nỗi nênh** (Tự Tình III)

— **Thân nồng đâu đã chịu già tom**
 (Tự Tình II)

— **Bồ liễu thói đanh phận mỏng manh**
 (Tranh hai tő nữ)

— **Phận liễu sao đà nồng nết ngang**
 (Chửa hoảng)

— **Miệng khôn tròn dai đừng than phận**
 (Già kén kẹn hom)

v.v . .

Ý-thức về **thân-phận** của người đàn-bà Việt-Nam nhất là trong xã hội phong-kiến, cô Hồ Xuân-Hương luôn luôn có phản ứng chống-lại. Nhưng không phải cô chống-lại bằng một thái độ tích-cực, mà bằng một ý chí **bảo-vệ thân-phận** đó, không để bị lợi-dụng, dày-vò, hay rẻ-rúng. Và cô đã cố tình tỏ quan-diểm kiêu-hanh ấy với đám người thường-tự-xưng là «quân-tử», đồ đê của Nho-Giáo.

(Về thái-độ kiêu-hanh của người đàn-bà Việt-Nam trong thơ H.X.H., xin xem lại những

bài khảo luận từ chương I)

Dù ví thân phận người đàn bà như con *Ốc nhồi*, người đàn bà cũng không phải để cho Nam giới coi như món đồ chơi rẻ-rúng.

Câu thơ «*ngó ngoáy lỗ tròn tôi*», nhất là hai chữ «*ngó-ngoáy*» diễn tả sự chọc phá nghịch ngợm, có thè làm cho người đàn bà bức tức. Cũng như những chữ «*mân mó nhưa ra tay*» trong bài «*Quả Mít*». Nói là cái hận gây cho người phụ nữ thì không đúng hẳn, nhưng đó là xúc-phạm tính tự-ái của người đàn bà có ý thức về thân phận của phái yếu (conscientie de la condition du sexe faible). Dĩ nhiên, chúng ta nên hiểu rằng một nhà thơ siêu việt của Nữ-giới Việt-Nam như Hồ-Xuân Hương không chấp nhận một trạng-huống kém-tác-phong «quân-tử» như vậy.

Hơn thế nữa, như tôi đã nói trong mấy chương trước, Hồ-Xuân-Hương hoàn toàn phủ nhận tình yêu trong văn thơ cũng như

trong thực tế.

Bà bài «*Quả Mít*», «*Ốc nhồi*» «*Bánh trôi*» phân tích trong chương này, càng chứng minh tâm trạng thực tế, nhuộm chút màu sắc triết-lý ấy.

«*Quân tử có thương thi* ...»

Tình thương ởm ở ! Theo ý thức của cô Hồ-Xuân-Hương, nó chỉ là sự cọ-xát của hai xác thịt, mà thân phận của người phái nữ phải chịu đựng đó mà thôi :

— *Quân-tử có thương thi đóng cọc,*
Xin đứng.

— *Quân tử có thương thi bốc yếm,*
xin đứng.

— *Lớn nhỏ mặc dù lay kẽ năn,*
Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

(Xin nhớ luôn luôn rằng «em» đây là thân phận người phái nữ, chứ tuyệt-nhiên không phải là tác giả Hồ X. Hương)

Tất cả thơ Hồ-Xuân-Hương đều hàm ý-nghĩa tự-ái tự-trọng đó.

Bốn câu thơ «*Ốc nhồi*» gói-ghém rất nhiều hương vị tinh-khiết của thơ Hồ-Xuân-Hương, của tư-tưởng Hồ-Xuân-Hương, của Nghệ-thuật Hồ-Xuân-Hương.

«*Quả Mít*», «*Bánh Trôi*», v.v... đều cũng một cấu-tạo cực-kỳ tinh-xảo ấy.

Người «*Quân-tử*» ở đây, tượng-trưng cho kẻ nam-nhi: đối-tượng duy-nhất trong Thơ Hồ-Xuân-Hương. Cô Nữ-sĩ duyên-dáng, kiêu hanh và lham-độc của chúng ta không ám-chỉ bọn trí-thức nho-giáo ở thời Lê-mai, như nhiều người phê-phán hời hợt, sai lầm, hoặc một giới quan-liệu phong-khiến nào. Cô nói chung tất cả nam-giới, loài người ở tất cả các thời-đại, cả khôn-gian và thời-gian :

— *Hiền-nhân, quân-tử, ai là chẳng...?*

Mỗi gối, chồn chân cũng phải
triều

— *Quân-tử* dùng-dắng đi
chẳng dứt
Đi thì cũng dở, ở không
xong.

Và mía-mai hơn, Hồ-Xuân
Hương còn baø-biển nữa :

— *Mắt mặt hùng anh khí
tắt giò
Che đầu quân-tử lúc sa
mưa!*

Thật là thảm ! Thâm ơi là thảm !

(Còn nữa)

* Kỳ sau : Hồ-Xuân-Hương bốc thơm Vua Quang-Trung, người anh họ của cô.





Đọc sách

Mùa xuân âm thầm

của HUỲNH-VĂN-PHÚ

LAN-DÌNH

CÓ người nói chiến tranh thường cho đời tác phẩm lớn. Tôi lại nghĩ, đúng hơn, chiến tranh cho đời nhiều nhà văn, bởi vì chiến tranh có nhiều cái để viết.

Tuần qua, nhà X.B Thể Hiện lại phát hành một quyển sách nói về chiến tranh, tập truyện «Mùa Xuân Âm Thầm» của Huỳnh-văn-Phú. Phú mới viết, hay nói khác đi, Phú là một người viết mới, và viết ngay truyện ngắn, là thứ, cho đến nay, vẫn ít độc giả. Bởi thế một phần, tôi đã đọc Phú.

Bìa màu đỏ, nhưng ở «Mùa Xuân Âm Thầm» màu đỏ chìm, như một quyển sách giáo khoa.

Đừng nói «hình thức» không cần. Bởi một lô hết sức giản lược là những tác giả lớn cũng vẫn cần «hình thức».

Thiệt thời thứ hai của Phú, cũng về mặt thương mại, là tên sách, bốn chữ «Mùa Xuân Âm Thầm» không gợi được chú ý niệm nào cho tác phẩm, không tạo được dấu hỏi «Thằng chả viết gì & trông!»

Một đề tài của Phú: Hai người bạn cũ, bạn học, đã đứng sang hai phía trận tuyến. Ngày gặp lại, kẻ bên này moi thấy bức thư — viết gởi chị — trong xác chết bên kia.

Trong một cuộc nội chiến

ĐỌC SÁCH

trường hợp vừa rồi chẳng có gì đặc biệt. Nhưng vẫn gợi cảm. Hơn nữa truyền cảm tùy & cách viết. Cách viết? Có người đã hóm hỉnh nhận xét một đám đông ngoài đường: ai cũng có nét mặt bẩn khoan, nhưng tựu trung, chỉ bẩn khoan qua mấy vần đề thể nhân, cơm áo, tham vọng, dục vọng, hoặc những... ưu tư lặt vặt như... buồn đi tiêu, buồn đi cầu. Duy người văn nghệ có cái bẩn khoan khác hẳn, bẩn khoan cho tác phẩm,

Tôi chưa xem nói thế đúng hay sai. Nhưng tôi đã liên tưởng đến trường hợp tương tự, người ta chỉ có chừng đó để tài để viết, và chỉ khác nhau ở cách viết.

Tuổi trẻ bao giờ cũng mang nhiều ước mơ, những ước mơ không tên tuổi và là lùng mà khi đến một thỏa nào đó trong đời người ta không tha thiết nữa.

Đó là cách viết vừa triết lý vụn vụn... «mà khi đến một thỏa

nào đó»! Thậm chí, đọc truyện của Phú, nhiều khi tôi cứ tưởng mình đọc báo, đọc phóng sự chiến trường, đến nặng tuyên truyền chẳng hạn, & đoạn Tòng Còng Kích Đợt Mật.

Trên dọc đường làm lính, Chính gặp Lựu, rồi yêu Lựu, và được Lựu yêu. Nhưng chẳng ai giữ Chính được. Sau lần trao nhẫn cưới cho Lựu, Chính ra trận, đã chết trận. Thì cũng chỉ là dề tài cõi lai chính chiến kỷ nhân hời. Cho nên, cái người ta mong đợi ở Phú vẫn là cách viết.

Đã dành tôi biết Phú cũng mương tượng thấy cách viết của mình. Chẳng hạn, Phú không chịu viết những câu như *dêm dạ vũ trong vùng địch*, vì sợ «thừa» sơ «dốt» ở chữ «đêm», vì đã «đêm» còn «dạ» nữa.

Thật ra, hãy lấy ngay ví dụ cái gạch nối, để đánh giá cho «đêm». Người ta vẫn nói sông Tiền giang, núi

Thất sơn, ngày sinh nhật; đàn lục huyền cầm, đèn tọa đăng... mà không hề dốt, không hề thừa.

Dù sao, Phú rất nên kĩ. Kĩ mới chọn được những cái dáng viết. Chẳng hạn tên tù binh lại chính là đứa em ruột. Ở xác chết tên địch là người bạn, Phú mới chỉ nói được vóc dáng của một cuộc chiến tranh. Nhưng ở tên tù binh là đứa em ruột, Phú đã nói hết ý nghĩa của một cuộc chiến tranh, dù cho Phú không... giảng nghĩa trong truyện!

Có lẽ tôi chỉ thích lối kết mà không kết của Phú: nhìn theo chiếc trực thăng mang em chàng

► Danh ngôn

- «Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse
ALFRED DE VIGNY
(Chỉ có im lặng là vĩ đại, còn tất cả đều yếu hèn).
- Chaque mot, qu'on le sache, est un être vivant,
Et les doigts du penseur tremblent en l'écrivant
VICTOR HUGO
(Phải biết rằng mỗi một chữ là một sinh vật linh động,
Và những ngón tay của nhà tư tưởng vừa viết nó,
vừa run.)
- «Những ý-tưởng về khoa-học đã thay đổi đường lối
suy-tưởng của người ta về chính mình và về thế giới».
OPPENHEIMER

bay đi, Sơn nói với trung sĩ Tám. «Cho anh em đào hố phòng thủ đi».

Từ từ điểm này, tôi tin, Phú sẽ viết hay hơn, những tác phẩm sau. (Tôi xem như lối kết của Phú là cách viết, là kỹ thuật của Phú)

LAN-ĐÌNH



Cụ NGUYỄN-THẾ-TRUYỀN

Cụ Nguyễn-thế-Truyền, đã từ trần tại Bệnh viện Grall lúc 3 giờ 30 sáng ngày 19-9-1969, hưởng thọ 79 tuổi.

Cụ Nguyễn-thế-Truyền, quê-quán ở Bắc Việt, là một nhân vật đã nổi tiếng trong nhóm người Việt-Nam ở Paris lần đầu tiên làm cách-mạng chống thực-dân Pháp, hồi đầu thế-kỷ. Cụ làm chủ bút hai tờ báo cách-mạng Việt Nam ở thủ đô Pháp : *Le Paria*, bằng Pháp văn (Kẻ Cùng Đinh), và *Việt-Nam-Hồn* bằng Việt văn, với sự cộng tác của Trạng-sư Phan-văn-Trường, (tác giả quyển « *Une Histoire de conspirateurs Annamites à Paris* ») và Nguyễn-ái-Quốc, Phan-chu-Trinh. Hai tờ báo kia do thủy thủ đường tàu-thủy Marseille — Sài-gòn bí mật đem về Việt Nam và được lén lút chuyền tay nhau đọc trong giới trí thức và học sinh « có đầu-óc », vào những năm 1922-23-24. Một nhóm học sinh Trung học Qui-Nhơn đã được đọc bốn năm số đầu, (lâu lâu mới có một lần), do một thầy thông phán sở kho-bạc Qui-Nhơn trao lén cho. *Le Paria* và *Việt-Nam-Hồn* là những kích-thích-tổ đầu tiên trong tâm-hồn vừa tĩnh ngô của lớp trẻ Việt-Nam hăng say cách-mạng thời bấy giờ.

Sau đó, rất lâu, ít người biết tin tức về cụ Nguyễn-thế-Truyền. Mãi đến năm 1948, cùng một lúc ông Phạm-công-Tắc, Họ pháp Đạo Cao Đài Tây Ninh, được trả tự do từ Madagascar về ở Đà Lạt, cụ Nguyễn-thế-Truyền cũng đột ngột xuất hiện ở Đà Lạt. Kẻ viết bài này có được gặp cụ tại đây và nhiều lần đàm-đạo với cụ. Cụ có một người vợ ngoại

quốc «Công chúa nước Bi». Cụ Truyền không có con.

Khi tôi quen biết với cụ ở Đalat, thì cụ đã hết làm cách mạng, hết muôn tranh đấu và không còn chỉ khỉ cách mạng như lúc cụ viết những bài báo này-lửa trong «Việt-Nam-Hồn» và «Le Paria» ở Thủ đô Pháp. Cụ chỉ nằm nhà uống rượu Martell. Suốt thời gian ở Đalat và sau xuống ở Sài-gòn, cụ Nguyễn-thế-Truyền không còn hăng hái hoạt động cách mạng để cứu Nước cứu Dân. Cụ có tham gia một vài phong trào hoàn toàn thu động, thỉnh thoảng cụ làm báo để làm phương tiện dưỡng lão mà thôi. Điều đó rất đáng tiếc, vì nếu cụ Nguyễn-thế-Truyền còn giữ được lý tưởng phục vụ Tổ quốc và Dân tộc, và phong độ chiến đấu, chí khí hào hùng, như hồi ở Paris, thì cụ là người duy nhất ở miền Nam có đủ uy tín nhất và xứng đáng nhất để làm đối tượng với cụ Hồ-chi-Minh ở miền Bắc. Rất tiếc cụ Truyền từ chối hoạt động.

Thế hệ trẻ của thời kỳ sôi nổi 1924-30 coi Cụ Nguyễn-thế-Truyền như một thần tượng Quốc gia, đã trở nên thất vọng về cụ từ thời Thế chiến, và nhất là từ thời Việt-Pháp chiến tranh.

Cụ lại quá hiền lành, chân thật, và để cho nhiều kẻ lợi dụng uy-danh của Cụ trong giới chính trị xô thiêt và Bảo-giới.

Cái chết của cụ 15 ngày sau cái chết của Hồ-chi-minh, là một bài-học để suy-ngẫm cho những người yêu nước ở miền Nam.

Dù sao, kẻ viết bài này cũng đã cộng tác thân-mật với cụ trong vài ba trường-hop, và rất ngầm ngùi đau đớn mặc niêm trước Võng Linh Cụ.

NGUYỄN-VŨ



... LA
CONQUISTA
DEL
... LO
SPAZIO

SÁNG chủ-nhật. Bà Tú di
chợ về, vứt giòi thực-phẩm dưới
bếp chạy thẳng vô bàn viết của
ông Tú, miệng cười toe-toét :

— Minh ơi !

Bà âu-yếm bá cõi ông Tú, kẽ
miệng vào trán ông, hòn một miếng
«chút ! chút !» thiệt ngon. Rồi
bà mở gói cầm trong tay, lấy ra
hai trái cà-na, một trái dứt vào
miệng ông Tú, bà ăn một :

— Cà-na ngọt không mình ?

— Ngon ác !

Bà ngó dỗng giấy đẽ trước
mặt ông Tú :

— Minh viết gì đấy ?... LA
CON... QUIS... TA... DEL...
LO... SPA... ZIO... Tiếng gì
vậy, Minh ?

— Tiếng La-Tinh.

— Nghĩa là gì ?

— *La conquête de l'espace.*

— *L'Espace* là không gian.
Conquête là...?

— Sự chinh-phục không-gian.
The conquest of the Space..

— Tiếng la-tinh cũng n
như tiếng Pháp, tiếng Anh nh
The Conquest of the space.
La Conquête de l'espace.
La Conquista del lo spazio.
Nghe ru-dương như bản nh
ay nhì !

— Từ Thượng-Cõi đến nay,
ba thứ tiếng ấy dần dần đã chia
phục không-gian.

— Nghĩa là...?

— Lần đầu tiên trong lịch-v
loài người, hai người Mỹ đã đặt
chân xuống Mặt Trăng ngày 20
tháng 7, 1969 sau chúa J.C
giảng sinh, nói theo Tây-lịch.
Nhưng hàng mấy ngàn năm trước
J.C, từ thời-dai Thàn-thoại Hy

Lạp La-Mã, loài người đã nghĩ
đến chuyện thoát-ly ra khỏi đị-
cầu, chinh-phục không-gian. Họ
đã dùng đủ phương-tiện của óc
tưởng-tượng để lên Mặt Trăng,
mặt Trời. Dĩ nhiên họ không bao
giờ lên được thật-sự, nhưng s
ách còn đẽ lại nhiều chuyện từ
cười, lý-thú, lầm chuyện phi-

thường. Ngày nay chúng ta đang
sống ở kỷ-nguyên Apollo 11,
chinh-phục không-gian và đồ dộ
lên Trăng không còn là đẽ tài
huyền hoặc nữa. Nhưng nhớ lại
những chuyện xưa còn ghi chép
trong sù-sách, người ta không
thì không ngạc nhiên về khả
năng tưởng-tượng và khoa học
của loài người thay phiên nhau
này-nở không ngót từ khi có loài
người trên mặt Đất và có mặt
Trăng, mặt Trời... Tí óc tưởng
tượng lên Trăng đã bay bướm
trong Thần-thoại Trung-Quốc,
Việt-Nam, Ấn-Độ, Hy Lạp,
La-Mã, từ thời Thượng-Cõi.
Khoa học lên Trăng cũng đã bắt
nguồn bên Âu châu từ 5,6 thế kỷ
trước J.C kia lận !

— Thần-thoại nói sao hả
mình ?

— Cõi-tích Tàu và Việt-Nam,
nhiều người đã biết. Thần-thoại
Hy-Lạp thì kể chuyện Icaros,
con của Dedale, và thanh niên
đẹp trai, bị Ông Hoàng Minos
bắt nhốt trong ngôi đền bí-hiểm
Labyrinth không có lối ra.

Nhưng Icaros lại được chính vợ
trẻ dẹp của Ông Hoàng, là
Pasiphaé, cứu thoát. Hai
người lấy sáp dập lên
vai làm thành hai cái cách
rồi bay trốn lên Trời. Nhưng
gần đến mặt Trời, bị nóng quá
nên sáp chảy hết. Hai cái cánh
không còn nữa, hai người rớt
tùm xuống biển. Thế là cuộc bay
đầu tiên lên không gian, trong
Thần-thoại Tây phương, đã kết
quả vô cùng thảm-hại !

Bà Tú cười :

— Thua chú Cuội Việt Nam
mình ! Chú ấy đeo vào cành da
nhờ gió thổi cây đa trổ gốc bay
tối lên Trăng, được ở luôn trên
đó với Hằng Nga, khoái ác, há
mình !

— Ủa, nhưng đó là thần-thoại.
Cũng như giấc-mộng của Đường
Minh-Hoàng chung qui chỉ là
giấc mộng lên Trăng ! Những
nhà bác-học, triết-học, thì muốn
thực-hiện giấc mộng đó bằng
phương-tiện khoa-học hơn 500
năm trước J.C, thời Phật-

Thích-Ca ra đời, Phật đã biết vũ-trụ gồm có «tam thiên Đại thiên thế giới» mà cõi Ta bà (Quả Đất) không phải là trung tâm của vũ-trụ. «Ba ngàn cái «Đi-thiên thế-giới», theo lời Phật thì tính ra có đến mấy triệu triệu thế giới. Đức Thích-Ca Mâu-Ni cũng đã nói đến danh từ «nguyên tử» trong Kinh của Ngài. Đồng thời với Đức Thích Ca, ở Hy-Lạp có nhà triết-học Anaxagoras, ở thành phố Athène, đã nói rằng «ánh sáng của mặt Trăng là mượn ánh sáng của mặt Trời.»

Do đó, ông đã giảng-giải về hiện-tượng Nhựt thực, Nguyệt thực, và, cũng như Đức Phật Thích-Ca, nhà triết-học Hy-Lạp Anaxagoras đã nói đến danh từ «Homœomérie», tức là «nguyên tử» của mọi sự vật trong vũ-trụ.

Bà Tú ngạc nhiên:

— Thời 500 năm trước J.C., Đức Phật Thích Ca và nhà triết

học Hy Lạp Anaxagoras đã nói đến «nguyên tử» rồi à?

— Chính thế. Do ý-niệm «nguyên tử» đó mà năm 460 trước J.C., một nhà bác-học khác của Hy Lạp, là Democritos, ở Thrace, viết ra cuốn «Plane-tau» (những Hành tinh). Ông cho rằng Trái Đất, mặt Tiếng, mặt Trời, và muôn ức triệu ngôi sao đều là những «nguyên tử» của hệ-thống không gian, có liên hệ với nhau. Dĩ nhiên, đó là những quan-niệm sơ-khai của khoa-học, chưa có căn bản khoa-học vững-vàng như ngày nay.

Trước Democrite, nhà toán-học Pitagoras (Pythagore) thế kỷ VI trước J.C., đã viết về

PENI-V

200.000 đv
400.000 đv
500.000 đv

Thuốc viên trú sinh loại mới PENICILLINE V uống dễ dàng mà công hiệu như chích PENICILLINE - G

mặt Trăng là «đất có người ở, có gò, có núi có nhà cửa. Có loài thú cũng lớn, cũng đẹp như ở Địa-cầu chúng ta» (*terranea ed bitata con colline, burroni e casa. Contiene animali assai grandi e belle del nosetro globo...*)

Trái lại, Democritos và Anaxagoras thì không đồng ý về sự có người và có thú vật ở trên mặt Trăng. Thi-sĩ Menippos, thế kỷ III trước J.C., có làm thơ trào phúng chế-nhạo các nhà bác-học Hy Lạp đương thời «không có tới lên Trăng mà đã nói chuyện trên Trăng!» Những bài thơ trào lộng rất duyên-dáng của Menippos được công chúng lúc bấy giờ hoan nghênh lắm. Không những thế, và chính vì có đọc những bài thơ hài-hước đó mà 400 năm sau, Thi-sĩ Luciano di Samosata (Pháp gọi là Lucien de Samosate) 129-192 sau J.C., viết một truyện hài-hước xảy ra trên mặt Trăng. Cố-nhiên, chuyện hoàn-toàn hía đặt «Fantascienza a sbizzar-

rirsi nella Conquista della Luna» (chuyện ly kỳ quái-dâng trên Trăng), mà ông gọi là chuyện thật! «Vera Historia», trong đó ông thuật lại cuộc du lịch của ông lên Trăng! Cuộc du lịch vô cùng hào-hứng, thi-sĩ lên Trăng gặp lúc Nữ Chúa Endimione của Nguyệt-cầu đang chuẩn-bị chiến-tranh đánh Mặt Trời, «Endimione Che slava d' preparando la guerra contro il re del Sole». Thi-sĩ Luciano có tà hình-dung người lính «ky binh» của mặt Trăng đội mũ giống như mũ của Lính La-Mã, tay cầm côn, cởi chim đại-bàng bự có 3 đầu, khi đi ra trận. Thi-sĩ cũng kè rắng trên Trăng có những con bọ-chét to bằng 12 con voi!

TELMIN

TRỊ CÁC LOẠI LÃI

THƠM ★ NGON ★ NGỌT



Một kỵ-binh của Mặt Trăng cởi chim đại-bàng đi ra trận đánh Mặt Trời, theo như Thi-sĩ Lucien de Samosate đã thấy trên Trăng, và kể lại trong sách của ông.

1300 năm sau, nhà Văn triết-học, Arioste (1474-1533) cho một nhân-vật tiêu-thuyết của ông, hiệp sĩ Astolphe, đi trên một chiếc linh-xa do hai con hỏa-mã kéo, phi nước đại lên Trăng, một Mặt Trăng bằng thép (!) long-lanh rực rỡ, rộng lớn mênh-mông.

Thế-kỷ XVI, một ông cố-đấu của nước Anh, nổi tiếng là Văn-sĩ hơn là tu-sĩ, Francis GodWin (1562-1633) có xuất-bản một quyển sách tựa đề «The Man in the Moon» (Người trên Trăng) trong đó ông Tu-sĩ nhà giòng kè chuyện du-lịch lên

Trăng của một chàng phiêu-lưu



Phi-thuyễn của Domingo Gonsales, do 10 con «ngỗng rừng» kéo bay lên Trăng, theo truyện của Godwin.

quý-phái lên là Domingo Gonsales, ngồi trên một kiều phi-thuyễn có buồm do một bầy «ngỗng rừng» kéo bay lên, với tốc-lực 175 dặm Anh (280 cây số) mỗi giờ !

Gonsales ở chơi trên Mặt Trăng khá lâu, và quan-sát kỹ-càng : «Mặt Trăng gần giống như Quả Đất, nhưng «hấp dẫn» hơn nhiều. Loài người & Mặt Trăng đẹp và khỏe mạnh hơn, thông-minh hơn, có nhiều hạnh phúc hơn, không bao giờ đau-ốm không bao giờ đói, không già. Tiếng nói của họ ngọt-ngào như mật, chữ viết của họ gõng như những nốt đòn...»

Một ên-z cố-đạo khác, cũng người Anh, tên là John Wilkins cũng có xuất-bản một quyển : «Scoperta di en mondo nella Luna» bằng tiếng La-tinh, năm 1638 (Viễn-vọng thế-giới mặt Trăng) trong đó tác-giả tuyên-bố những tài-liệu của ông trình bày đều «cẩn-cứ trên những quan-sát thiên-văn-học», theo đó ông thấy «trên không-kì của Mặt



«Máy hơi nước» của Newton, năm 1687.

Trăng có những chiếc thuyền buồm từ nơi đây đến nơi nọ, đến cả những ngôi sao lân cận...» Có điều thích thú là «Hội Hoàng-gia Anh» (British Royal Society), cũng như Hán-làm Viện, căn-cứ trên tài-liệu của Wilkins đề «nghiên cứu những nguyên-tắc chế ra một kiều máy có thể bay được trên không-khí nhờ sức đẩy tới do khói xịt ra phía sau» Nhờ ý-kien đó mà nhà đại hông-thái Anh, Isaac Newton, (1642-

1727), vật-lý-học, toán-học, kiều Thiêng-văn-học gia đã phát-minh «Máy hơi nước».

Nhà thiêng-văn-học trú-dan của Đức, Johannes Kepler (1571-1630), thì quả quyết rằng trên Trăng có nhiều núi, nhấp gò và giồng người ở mặt Trăng phải sống dưới hầm hố để tránh ánh nắng cháy-da cháy-thị của mặt Trời. Tất cả đời sống của dân chúng mặt Trăng đều rộn-rã ở dưới hầm hố!

Đồng thời, nhà Văn Pháp Cyrano de Bergerac (Paris, 1619-1655) thấy phong trào sách kẽ chuyện du-lịch lên Trăng được thịnh hành ở thế kỷ XV, XVI, XVII, cũng viết hai quyển nổi tiếng : «Histoire comique des Etats et Empires de la Lune» (Lịch sử khôi hài của các Quốc-gia và Đế-quốc trên mặt Trăng) xuất bản năm 1657, và kế tiếp, năm 1662, quyển «Histoire comique des Etats et Empires du Soleil» (Lịch sử khôi-hài của các Quốc-gia và Đế-quốc trên mặt Trời). Không bắt chước cỏi ngỗng trời như ông Cố-Đạo nước Anh, hay cỏi ngựa lửa như bà triết-học Hy Lạp Ariosto, nhà văn sĩ Pháp Cyrano de Bergerac tỏ ra «khoa học» hơn một chút. Biết rằng mặt Trời bùt sương, ông cột khắp chung quanh mình ông vô số những cái chai để đựng sương, rồi ông ngồi trong một lồng bằng sắt. Sáng sớm tinh sương, sau khi ông tiếp-té sương đầy mấy cái chai, đợi mặt trời mọc, tia nắng bắt đầu hút sương thì chiếc thùng ông ngồi

cũng từ từ bay lên !.. Muốn bay mau hơn, ông chìa ra phía trước một vây sào nơi đầu cổ dá



Chiếc «Phi-thuyền» của nhà Văn Cyrano de Bergerac chở ông lên Trăng !

nam-châm. Đá này hút-thùng sắt, và cứ thế thùng sắt được hút thẳng lên Trăng ! Có một giai-thoại khá vui về cái chết của nhà văn Cyrano de Bergerac. Sau khi «du lịch lên Trăng» một thời gian và trở về xuất bản hai bộ truyện khôi-hài kè trên, bán rất chạy, một đêm ông sắp sửa đi ngủ bị một cây trinh trên mái nhà tự nhiên rót xuống đè nát đầu ông bếp dí làm ông chết không kịp trối. Nhiều người xấu miệng trong đám văn-sĩ Paris tiết lộ rằng Cyrano de Bergerac du lịch lên Đế quốc Trăng về đặt chuyện nói láo quá-xá, nên Nữ Chúa Hằng Nga tức giận quăng khúc gỗ xuống đè ông chết tột !

Ấy vậy mà các ông văn-sĩ, Thiên-văn-học-Bác-học của Địa-cầu vẫn chưa lớn. Ngay sau Cyrano chết, năm 1656. Hầu-trước Muenchhausen của Đức còn viết sách kè chuyện ông lên thăm lâu-dài của Hằng Nga Hoàng-hậu. Hầu-trước di một chiếc «phi-thuyền» bằng gỗ nhẹ, trong một trận bão lớn, nhò cuồng-phong đẩy lên đến Trăng.

Hầu-tước Đức lên Trăng...



Hồi-tiễn lên Trăng của Jules Verne.

Trong đó có hai quyển : «Voyage au Centre de la Terre» xuất bản năm 1965 (Địa

lịch trong Trung-tâm Địa cầu, và De la Terre à la Lune (Từ Địa-cầu lên Trăng) được dịch ra hầu hết các thứ tiếng trên thế-giới. Ông tiên-doán những máy-móc Hỏa-tiễn, phi-thuyền, không khác mấy với Hỏa-tiễn Saturn và phi-thuyền Apollo của năm 1969, cách nay mới 100 năm !

Đồng thời với Jules Verne, nhà văn trào-phúng Anh Goligh-thly nhất-định không đi du-lịch lên Trăng, nhưng ông tuyên bố sẽ bay từ Paris qua thành phố Nga Saint Petersbourg trên lưng một chiếc phi-thuyền độc đáo mà ông gọi là «Con ngựa không gian». Ông dǎng hình chiếc «phi-má» của ông trên mặt báo, nhưng người ta chờ hoài không thấy ông khởi hành ! (xem hình nơi trang đầu bài này)

Câu chuyện của ông Tú đến đây gần chấm dứt. Bà Tú chăm chú nghe, thỉnh thoảng cười ngặt-ngheo, ra vẻ thích-thú lắm. Bà bảo :

— Ngày nay cuộc đồ bộ lên

Trăng không còn là câu chuyện khôi-hài nữa rồi. Kề ra từ một thần-thoại Hy Lạp cho đến Apollo 11, biết bao nhiêu là trưởng-tương trong trí óc của loài người, Mình nhỉ ! Nhưng sao lại mặt Trăng hoang phế, không có con người con vật gì ở được cả, thế hả Mình ?

— Trên Trăng có con thỏ trăng chứ.



— Làm gì có thỏ ? Sao không nghe hai ông phi hành gia lên Trăng về nói có thỏ ?

— Có con bạch thỏ nó núp trong núi, hai chú phi hành gia Mỹ có dám đi đâu xa mà biết ! Anh mà lên Trăng thế nào anh cũng đi kiếm bắt thỏ làm thịt. Thịt thỏ thơm và ngọt hơn thịt gà, em ơi !

— À mình, lúc này đi chợ

em có mua cho mình một cái ôi gà bự, ngọt ác !

Bà Tú dứt mình, buông ông Tú ra để chạy xuống bếp. Bỗng ông nghe bà Tú hé lén :

— Ôi thôi, chết rồi !

Bà lục lọi gì ở bếp một lúc sau bà chạy trở vội, gục đầu vào lòng ông Tú, khóc hu-hu.

— Cái gì, em khóc thế ?

— Cái đùi gà, em đè trong giò, con mèo nhà hàng xóm tha mất rồi ! Hu ! Hu ! Hu !

Trông Bà Tú khóc hu ! hu ! đáng yêu lẹ !

Điều Huyền



TIẾNG NÓI CỦA THẾ HỆ

THỰC TRẠNG PHẬT-GIÁO

Viet-Nam



ngày nay

* THÍCH TÂM-QUANG

CHÚA bao giờ như bây giờ Phật Giáo Việt Nam chúng ta xuống dốc một cách trầm trọng như vậy — Tôi muốn nói không phải triết lý nhà Phật mất hết sự mầu nhiệm tan biến và lung lay nền tảng Đạo Pháp, mà là sự xuống dốc bắt nguồn từ những người hành Đạo trong thời đại chúng ta.

Trước tiên tôi thanh minh với lòng thành là tôi không có ý bôi nhọ những vị lãnh đạo, hoặc bôi móc sự xấu của một số người hành Đạo hiện thời. Sự thật đã chứng minh, dư luận báo chí và

quần chúng đã xôn xao về vụ ba tu sĩ cường dàm một thiếu nữ tại cửa thiền, hoặc những nhà tu trẻ âm mưu phá một ngôi chùa, hay xấu xa hơn nữa có người mệnh danh là Đại Đức, Thượng Tọa, đã bị Pháp Luật câu lưu vì tội lạm dụng tiền bạc, vật phẩm dành ủy lạo trong công cuộc mở mang Đạo Pháp.

Hơn nữa, tôi không bao giờ nghĩ có sự vạch trần điều xấu của Đạo này để có lợi cho Đạo kia. Đạo giáo nào cũng tượng trưng bình đẳng và hòa đồng. Một con người không bao giờ bị lôi kéo

bắt buộc theo Đạo này hay Đạo nọ — Nếu Đạo là một hình thức tuyên truyền không thực, hay bắt buộc, thì Đạo không còn là Đạo.

Phật Giáo chiếm phần lớn dân số Việt Nam là linh hồn của sự sống con người — Ta đang sống tức là ta đang bít thở hào quang Phật. Hào Quang Phật thẩm nhập vào là từ lúc ta còn là một bào thai, lúc đó cha mẹ ta hăng cầu nguyện Phật Trời cho ta chào đời suông sễ. Rồi ta tròn tháng đến giáp Thôi Nôi, những nén hương được đốt lên kèm với lời nguyện cầu, tuy dó là những nghi thức cõi truyền nhưng vẫn mang một không khí Phật Giáo.

Đạo Phật có từ ngàn xưa, tổ tiên chúng ta thừa hưởng bảo vúng duy trì đến bây giờ — Nói như vậy có nghĩa là chúng ta, hầu hết dân tộc Việt Nam đã lớn lên trong một không gian Phật Giáo. Một thời gian dài mấy ngàn năm chúng ta sống nương vào triết thuyết Phật Pháp, để phân biệt đâu là chánh là tà, là thiện là ác, hay cao xa

hơn nữa chúng ta tự giải thoát cho mình và cho mọi người thoát khỏi bến mê làm già tạo của cuộc đời.

Dù Thiền Tông, Mật Tông, Tịnh độ Tông, Nam Tông, Bắc Tông, mỗi ông Phái đều này mầm từ Chánh Giác. Một Tu sĩ của mỗi Tông phái đều là hình ảnh của Đức Phật trên mọi khía cạnh.

Bây giờ, trở lại vấn đề tu sĩ của thời đại chúng ta. Chúng ta đã làm gì? Quá trình của chúng ta đang đi đã đem lại những gì cho Phật Pháp?

Sự đời tiếng tốt thì phổ biến rất lâu mà tiếng xấu thì vang truyền mau chóng — Như đã viết ở trên, trong giai đoạn này, trong thời đại này, Phật Giáo chúng ta bị tai tiếng quá nhiều!

Nào là kiêu Tăng, Ác Tăng, Dâm Tăng, Loạn Tăng, mọc nhiều trong hàng ngũ chúng ta, hay đúng hơn, lũ Ma Vương đang len lỏi trong chúng ta để phá phách, để bôi nhọ mà chúng

ta thì không để ý hoặc loại trừ những Đề Bà Đạt Ta đang nỗi loạn làm lung đoạn đường hướng Phật Pháp.

Những bậc trưởng lão hay nhiều tuối Đạo đã chán nản hoặc lùi dần ẩn thân để mặc cho lũ Ma Vương tác oai tác quái — Tôi van lạy các Ngài! Tôi những đẳng chân tu chân chính! Quý Ngài hãy thương xót Đạo Mẫu! Hãy cùng chúng tôi loại trừ lũ ác quỷ hung thần hại đạo.

Tôi muốn viết, viết thật nhiều để biểu hiện tiếng kêu trầm thống của chính tôi, của Phật Tử và những tâm hồn thiết tha với Đạo Pháp.

Có những tu sĩ xuất phát từ mái ngói rêu phong cổ tự được cung cấp đi học để nắm lấy những văn bằng, họ lo học Anh văn, Pháp văn, hay văn hóa phồn thịnh, mà không cần đến học Đạo đức kinh luật. Họ tự cho mình là «văn minh» để rồi thẳng tay mạt sát những Thầy Tổ mình là

hủ lậu, xưa cũ, thầy dám, thầy tụng, đưa xác dám ma.

Nói đến thầy tụng, thầy dám chúng ta đã tưởng tượng đến một ông thầy mặc áo nâu Xách bị mang mỏ dầu đến dám ma, dám làm chay, tán tụng kinh rồi ngửa tay lấy tiền gia chủ, nhưng họ không bao giờ lấy tiền tín thí một cách mờ ám.

Đừng nghĩ rằng những Thầy Tu như vậy là tà Đạo, là mượn Phật Pháp để kiếm tiền, đáng trách những người lợi dụng cửa thiền để dung thân bên ngoài coi bóng láng mà bên trong không thuộc lấy một câu kinh bài kệ, cầm đèn mỏ chuông không biết phải đánh như thế nào cho phai điệu thiền môn, họ chỉ được tài nói phách và kiêu ngạo. Những

MIDOL

TRỊ CÁC CHỨNG
ĐAU NHỨC, CẢM CÙM

hang này là những loại ký sinh trùng cần phải tận diệt.

Riêng vấn đề ngửa tay lấy tiền gia chủ, là tôi muốn nói đến những bàn tay của mấy thầy tu trong một ngôi chùa không mấy dồi dào, Phật Tử cúng đường quá ít, nên quý thầy xem việc đi tụng kinh như một phượng tiện để nhờ đó có tiền tu bổ chùa chiềng và nuôi sống lấy mình qua ngày.

Đứng quor đưa cả năm, tập tục Việt Nam là vậy, linh hồn người chết cần được nghe một lời kinh để an úi siêu độ mà lúc sống họ vì bận bịu sinh kế lán lộn với đời nên tâm Phật của họ không có cơ duyên gầu Pháp. Vì vậy các Tổ cho đó là một Pháp môn hoằng hóa đạo Pháp.

Còn những thầy đám ngồi ở tiệm cà phê khà khè rượu thịt. Họ cũng tụng kinh Phật thật đó, cũng áo nâu, cũng cao đầu, nhưng họ không phải là nhà sư, là tu sĩ mà họ là hạng lối thời, mượn lời kinh tiếng kệ để nuôi sống cá nhân — cần phải loại trừ

những giả tăng bán tục này ra khỏi hàng ngũ chúng ta.



Tôi viết vì cổ tình viết, tôi viết vì nỗi lo âu Phật Pháp, tôi viết cho tu sĩ đọc và cả Phật tử cùng đọc.

Phật tử cần phải so đo khi định tôn một tu sĩ làm thầy. Ta cần phải dò xét họ đã biết họ có phải là một đảng chân tu? hay họ khoát áo nhà tu để lợi dụng Phật tử. nhảy múa trên lòng thành của chúng ta. Đứng mù quáng chạy theo lời dịu ngọt của bọn trá hình đội lớp nhà sư, bọn trá sư này có muôn ngàn tà thuật để ru ngủ chúng ta. Họ lợi dụng Phật giáo để được sống sung sướng trên lòng thành tín-ngưỡng của Phật tử

Thế nào là một tu sĩ chân

ANACINE
TRỊ PHONG NGỦA
MỀ ĐAY, HO, SUYỄN

chính? Khó có thể biết được! Đời này CHÂN GIÁ tráo trộn, CHÂN thì điểm nhiên không quảng cáo, còn GIÁ thì hô hào dùng muôn ngàn mưu chước mê hoặc Phật tử, tỏ ra mình là một đảng chân tu.

Tuy nhiên chúng ta có thể biết được một nhà sư chân chính để chúng ta tôn kính nếu chúng ta chịu khó dò xét thật kỹ những điều này:

— Những tu sĩ chân chính xem thường danh lợi, khinh khi vật chất phù phiếm, không se sua, không quảng bá đạo màu một cách bừa bãi với những nội dung rù ngủ rồng tuếch, không vuốt ve Phật tử để được dãi ngộ trang trọng, và cũng không hẳn là ngờ nghênh trong những am tự vắng vẻ tách biệt loài.



Trở lại vấn đề chia rẽ của Phật Giáo Việt Nam, chúng ta đã phải rót nước mắt trước sự chia rẽ tột cùng này. Thậm chí Giáo Hội mang tên là Phật Giáo Việt Nam Thông Nhứt cũng đã

chia rẽ tách rời ra làm hai phe, hai Viện Hóa Đạo khác nhau. Bên này cho bên kia là Giáo Giả bên kia cho bên nọ là Loạn Tăng, là Ác Tăng.

Nói đến Phật Giáo Thống Nhứt chúng ta đã phải đau khổ để nghĩ suy :

— Từ xưa, Phật Giáo Việt Nam có chia rẽ bao giờ đâu? Tuy chia làm nhiều phái khác nhau, tất cả là nǎm phái, nǎy mǎm tưng miền, tưng vùng, nhưng có bao giờ chia rẽ thù nghịch đâu? Chùa tôi theo phái này, chùa Thầy theo phái kia, nhưng chùa tôi có Kỵ Tổ, thầy cũng đến với tôi để nhớ ơn các Vị Tổ đã dày công hoằng hóa Đạo Pháp — Chùa Thầy Khai Hương, Khai Kỳ, bay mở lớp dạy chúng tu học, thi lập tức tôi cho đệ tử tôi đến tu học chùa thầy — Dù tôi ở Phương Nam dù Thầy người Phương Bắc, gặp nhau chúng ta vẫn vui vẻ hòa đồng.

Cùng chung một Đạo, một Giáo Chủ, một hạnh giải thoát và

mang danh là từ bi, thì tại sao ta lại mạnh tâm chia rẽ chống đối?

Mang danh là GHPGVNTN nhưng Quý Thầy đã Thống Nhứt gì chưa? Hai Viện Hóa Đạo đã chứng minh tệ trạng phân hóa rồi. — Còn nữa, còn nhiều nữa những tu sĩ trẻ tuổi đời, nhỏ tuổi Đạo, đã làm lệch lạc đường hướng của quý Thầy. Họ cho họ là Phật Giáo tân tiến văn minh còn những Sự Cụ Kỳ Lão đều là cổ lỗ ngu muội.

Tôi viết hiện trạng phân hóa này để chúng ta cùng nghĩ suy cùng đau trong niềm đau chung của Phật Giáo Việt Nam.

★

Mỗi Giáo Hội tuy khác nhau nhưng tất cả đều thờ Phật — Một Phật tử thuần túy chỉ cần biết chùa chiềng chứ không cần biết Giáo Hội. Phật thờ ở chùa này không khác Phật thờ ở chùa kia.

Viết như vậy là tôi muốn nói PHẬT không có HAI, mà chỉ có

MỘT, Giáo Hội này, hay Giáo Hội kia có khác nhau bằng nhân hiệu hay lề lối làm việc, và tổ chức truyền bá cũng thấy đều nương náu Giáo lý hết.

Sự chống đối nhau của các Giáo Hội dù bằng muôn ngàn hình thức đấu khẩu hay bút đàm, vẫn là một tệ trạng cần phải loại bỏ.

Trên thực tế thì Phật Giáo VN đã chia làm hai phe : một phe PHẬT GIÁO TÂN TIẾN và một PHẬT GIÁO BẢO CỐ.

Phật Giáo Tân Tiến là Phật Giáo chạy theo thời đại, còn Phật Giáo Bảo Cố là Phật Giáo Bảo Thủ lề lối ngàn xưa. Hai Giáo Hội này có đường lối hoàn toàn trái ngược nhau, bên này cho bên kia là văn minh, chú trọng vật chất, phu rẩy tổ tiên — còn bên kia cho bên nọ là cổ hủ, thày dám, thầy tụng.

Hai bên tuy chống đối nhau tuy âm thầm mà không kém phần dữ dội. Thậm chí đến nỗi hai tu

sĩ của hai bên gặp nhau không bao giờ có thấy sự chào hỏi thân mật mà mỗi lời nói là mỗi lời chống đối nhau.

Hơn bao nhiêu năm rồi, tệ trạng này xảy ra càng lúc càng trầm trọng.

Có thật vậy không? Còn hơn nữa khác! Hai bên Tân Tiến và Bảo Cố hiềm khích nhau đã xong đi, vì nếu thỉnh Phật ra khỏi vòng chiến tranh lạnh này thì hai bên hoàn toàn trái ngược nhau. (Tôi viết như vậy vì hai bên đều thờ Phật hết), dằng này Tân Tiến choáng nhau với Tân Tiến, Cố Truyền choáng nhau với Cố Truyền. Thời thì chia năm xẻ bảy rối loạn hết cả.

Sự chia rẽ này bắt nguồn từ một nguyên do nào đó mà chỉ có những người trong giới lãnh đạo mỗi Giáo Hội mới biết mà thôi.



Các Ngài! Hãy những đảng cao tăng lãnh đạo mỗi Giáo Hội!

Các Ngài có thấy gì không?

— Các Ngài có thấy Phật đang khóc âm thầm vì các chúng tử của người đang chống đối nhau không?

— Quý Thầy có thấy Phật tử đang quản trí đó không? Tôi phải theo Giáo Hội nào bây giờ? Bên nào cũng thờ Phật hết, cũng phô trương cực kỳ trang trọng quá.

— Quý Thầy có thấy những vị trụ trì các chùa đang quản trí đó không? — Chùa tôi phải theo ai đây? Theo bên này thì bên kia khinh bỉ, còn theo bên kia thì bên nọ hiềm thù.

— Các Ngài! Các Ngài cứ mãi chống đối lẫn nhau, các Ngài đem bụi bặm vào bình cam lộ khe khép thành cặn — Một mai nếu chúng ta có lóng cặn lại được thì cặn bã nhớ nhớp kia vẫn còn trong đáy lòng.

Hay vì ánh sáng Đạo Mẫu! Hãy dẹp bỏ mọi mầm móng bắt bão để ĐOÀN KẾT lại, với nhau (Tôi tránh dùng tiếng Thống

Nhứt, vì danh từ giả-tạo này đã có một Giác-Hội mang danh nhưng đã không thông nhứt mà còn chia rẽ trầm-trọng thêm)

Hãy vì tương lai Đạo Pháp và Phật Tử đang khổ sở trong cuộc đời nhiễu loạn này, không biết đâu là cứu cánh, đâu là chân chính hay giả tạo.

Các Ngài nghĩ sao khi hỏi ngã mới biết mình đã đưa Phật Giáo Việt Nam xuống hố sâu vực thăm?

Tôi nguyện đem thân tâm cúng dường đầu tiên nếu nhìn thấy được Phật Giáo Việt Nam minh hoan toàn an lạc.

Tôi chân thành cầu nguyện Quý Thầy diệt trừ nghiệp chướng, phò trì Đạo Pháp, chướng quā Bồ Đề.

Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát.

THỊCH TÂM-QUANG
(Quận 6 Chợ Lớn)

● Tài-tử màn ảnh Jean Claude Pascal có kể chuyện sau đây :

Một hôm, một cậu bé học sinh hỏi một đứa bạn học của nó, con một tài-tử ciné :

— Mày có mấy anh em chị em ?

— Tao không biết. Nhưng tao có 4 người cha của bà mẹ thứ nhất của tao, và 3 người mẹ của người cha thứ nhất của tao.

Chiều chiến địa

(Sau một chiều đi coi đánh giặc)

Đoàn trực thăng bay về,
Khói bốc cao ngùn ngụt
Giặc thù chết é-chè,
Nhà cháy hơn cả chục.



Khi đoàn quân trở về,
Tiếng ca mừng chiến thắng
Giặc thù chết hết rồi
Đám tù binh muối hắn.



Khi đàn chim bay về,
Chiến địa buồn xơ xác
Mặt trời tắt ủ-ê,
Chim nhìn nhau ngơ ngác...



Bà mẹ khóc náo nè,
Người cha ngồi than thở
Căn nhà lá xác xo
Đạn bom cày dăm chõ ...

NGUYỄN-TRỌNG-NHƠN
(Long-Xuyên)



Gái miền Bắc.

● CAO-NGUYỄN LANG

L.T.S — Ở bất cứ một quốc gia nào, đều có những địa phương — Mỗi nơi có những sắc thái, những đặc tính, những tập-lục riêng biệt.

Chỉ nói riêng ở Bắc-Việt — Không phải người con gái nào cũng giống người con gái nào — Có thi đẹp, có thi xấu, đã đanh — Mà còn ở cách phục sức, tinh tinh đặc-biệt. Tất cả đều được ghi nhận qua những câu phuong-ngon, tục ngữ, ở mỗi địa phương.

Ở đây, Phô-Thông xin lần lượt giới thiệu với quý bạn những nét đặc-biệt của những người con gái miền Bắc ở mỗi địa phương khác nhau.



● Con gái Sơn Tây yểm thủng tày «rắn»

Nói về những người đẹp miền Bắc — có hai nơi nổi tiếng nhất là gái Hà Nội và gái Sơn Tây.

Những người đẹp Hanoi nòi

tiếng là gái Hàng Ngang, Hàng Đào. Tuy nhiên, cái đẹp của những cô gái thành phố thường là cái đẹp pha trộn — một phần do nhan sắc, một phần do diêm trang. Do đó, mắt đì phần nào về tự-nhiên.

Ngược lại, cái đẹp của những

cô gái quê là cái đẹp hoàn toàn thiên-nhiên. Về đẹp, tuy bề ngoài mộc mạc, nhưng lại có một sức hấp dẫn phi-thường.

Ai qua Sơn-Tây, từng ghé Đông-Sàng mới thấy gái Đông-Sàng là đẹp thật. Cái đẹp không phải chỉ ở bộ mặt, ở cặp mắt, ở làn môi, mà ở tất cả thân hình khoẻ mạnh, săm-sắn, với những đường cong tự-nhiên, nước da đỏ hồng như trứng gà bóc. Có điều, mà có lẽ, cũng là do luật thừa-trữ của Tao-Hóa : gái Đông-Sàng thì đẹp thật, nhưng trai Đông-Sàng thì rất ít người diễn-trai.

Không hiểu có phải vì lý-do này mà đa số gái Đông-Sàng đều lấy trai «thiên-hạ»? Hóa cho nên các cụ làng Đông-Sàng mới phải ra cái lệ : Gái làng lấy trai làng thì nạp «treo» một phần. Nhưng gái làng lấy trai thiên-hạ phải nạp «treo» gãy đôi — Phép vua thua lệ-lòng — Cái lệ này chẳng biết có bảo-vệ được những bông hoa đồng-nội dở bị búng đi trống ở đất «thiên-hạ» hay không?



Kể viết, vào thời kỳ niên thiếu, đã có lần đặt chân đến Sơn-Tây. Và phải công-nhận là gái Sơn-Tây đẹp thật. Nhưng, có một điều thắc-mắc không sao tìm ra, ở câu ca-đao : «Con gái Sơn-Tây yểm thủng tày rắn», nghĩa như thế nào ?

Ở đây, cần giải thích rõ, để những bạn không phải sinh trưởng ở miền Bắc am-hiệu : Cái yểm là mảnh vải cắt theo hình quả trám. Góc phía trên khoét cõi, như cõi áo,

có hai giây buộc ra sau gáy. Hai góc ở giữa, cũng có giây buộc ra sau lưng. Góc phía dưới dài hơn cạp quần một chút để nhét vào lỗ trong «ruột tượng» — (giây lưng bằng vải) — cho kín. Cái yếm — có thể, một số bạn đã thấy, trong những hình vẽ cô gái Bắc chít khăn mỏ qua, mặc áo dài thắt vạt — là mảnh vải che ngực.

Đối với những cô gái Việt-Nam-thùa xưa, vẫn đề trung bày da thịt, nhất là cái khoản vú-về ra ngoài, là điều rất kỳ, ngay cả những bộ ngực này-nở quá, theo kiều mẩy có đào «vắm» bây giờ cũng kỵ nốt, thành thử ra, cô nào «Trời» bắt tội có cặp ngực này nở quá cõi, cũng phải dùng yếm mà cột cho nó dẹp bớt đi.

Còn cái «rắn» là thứ vật dụng đề lọc cám ra khỏi gạo, hình tròn, đan bằng tre, có những mắt đan vuông, đề hở những lỗ nhỏ như đầu tăm. Người đàn bà, khi xúi gạo lắn với cám, vừa ở cối già ra, xoay tròn cái «rắn» theo một tư thế rất nhẹ nhàng — những hạt

gạo lăn ở trên «rắn», còn những hạt cám lọt xuống những lỗ nhỏ, rớt xuống chiếc «vai» hứng phía dưới.

Ở miền Nam bây giờ, lúa thường xay ở những nhà máy xay, thành gạo, nên không mấy hiều cái lối làm gạo ở miền Bắc thuở xưa : xay lúa, sàng gạo để lọc trầu ra, rồi già gạo, «rắn» gạo, lọc cám ra cho sạch.

Vậy thì, cái yếm, giờ lầm mồi chiêu của nó không dày ba mươi phân. Mà cái «rắn» hình tròn, đường kính ít ra cũng phải ngọt ngọt nửa thước, nghĩa là nó to bằng cái mâm — Yếm mà thủng tay rắn thì còn gì là yếm nữa ?! — Không có lẽ những cô gái Sơn-Tây ngày xưa không mặc yếm ?!

Chính cái thắc này, kẻ viết đã từng đưa ra hỏi nhiều vị cao niên, nhưng cuối cùng, các vị này cũng chỉ lắc đầu. Hoặc, có giải thích, cũng chỉ lơ-mơ, khó hiểu.

Thời-kỳ tác-giả đặt chân lên Sơn-Tây, quê hương của những

cô gái được mệnh danh «yếm thủng tay rắn», là thời kỳ, gần như hầu hết các cô gái không còn mặc yếm nữa. Phần lớn các cô đã thay thế cái yếm bằng cái «cooc-sê», vẫn minh hơn.

Tuy nhiên, mối thắc mắc về những cô gái Sơn-Tây thuở xưa, cũng không phải vì thế mà lặng-quên đi được.

Kẻ viết nhân dịp ở trọ trong một gia-dinh quê thuộc Bát-Bát. Bà cụ chủ nhà là một người đàn bà đã luống tuổi, nhưng rất vui tính. Lẽ có nhiên, bà cụ không bao giờ mặc «cooc-sê» như mấy cô gái, mà vẫn giữ nguyên cái yếm cổ truyền, và cái váy rộng thùng thình. Kẻ viết bèn đánh bạo hỏi cụ về cái sự tích «con gái Sơn-Tây yếm thủng tay rắn» — Bà cụ cười như nắc nẻ, hỏi lại.

— Chắc cậu lấy làm lạ lắm ha?

— Vâng, quả có lạ thật ! Cái yếm mà thủng tay rắn thì còn gì là yếm nữa ?

— Bây giờ cậu đến Sơn-Tây, coi thử xem có còn cô gái Sơn-Tây nào yếm thủng tay rắn không ?

Tác-giả cũng bèn cười theo, nứa nạc nứa mở :

— Bây giờ thì .. chỉ thấy các cô mặc «cooc-sê», chẳng cô nào chịu mặc yếm thủng tay rắn» nữa.

— Đúng vậy. Các cô ấy trở thành tân thời cả rồi. Nhưng ngày xưa... cái thời kỳ «gái Sơn-Tây yếm thủng tay rắn» là cái thời kỳ các cô gái ở đây «dứ» nổi tiếng.

«Cái tiếng «dứ» ở đây, không có nghĩa là các cô gái «chưa ngoa danh dá», như trong những mẩu chuyện của các ông Ba Giai, Tú-xuất. Mà «dứ» ở đây có nghĩa là nghịch-ngợm.

«Đừng ai nghĩ rằng những cô gái tân tiến thời nay mới «bạo», mới nghịch-ngợm. Mà các cô gái quê ngày xưa đều

«cẩm cung». Hoặc già, ra ngoài thấy con trai phải ngó mặt đi đâu. Các cô gái xưa, đôi khi còn «bạo», còn nghịch-ngợm gấp mấy các cô bây giờ. Tuy nhiên, cái sự nghịch-ngợm của các cô gái xưa, chỉ là lối trêu-trọc mang tính chất «hồn ubiên» của đồng ruộng, khiến nhiều anh con trai chết cay, chết đắng, mà không làm gì được các cô. Chứ cái «bạo», cái nghịch-ngợm của một số cô gái bây giờ là cái «bạo» cái nghịch-ngợm — nói dĩ thôa thì hơi quá — nhưng bọn con trai có thể lợi dụng được...

«Cái lối chọc ghẹo «dàn ông» của các cô gái xưa phần lớn bắt đầu bằng những câu ví-von như : *Hồi anh đi đường cái-quan. Dừng chân dừng lại em than đòi lời...*»

«Vào những mùa cấy lúa, bay làm cỏ ruộng, những cô gái tay làm, miệng hát vèo von, hoặc những câu chuyện bù-khú được phụ họa bằng những chuỗi cười rả rích. Các cô hát với nhau, cười dùa với nhau... chỉ là để

quên đi sự mệt nhọc của công việc. Nhưng cái thú-vi, làm they đòi bầu không khí giữa lớp người cùng phái, là sự xuất hiện của một người khác phái xen vào. Đó là cái «mốc» làm cho sự riết cợt thêm hào-hứng...

«Các cô bắt gặp anh trai lạ đi trên đường cái quan. Nếu anh trai lạ kia không phải là thứ «yếu bóng vía», nghe các cô ướm lòn, thì cứ việc dừng lại ví-von, dõi đáp cho vui. Nhưng nếu tự xét thấy «bản lĩnh» của mình không được vững lắm, thì-cứ lặng-lẽ mà cầm cõi chuồn cho lẽ.

«Sự nhát nhúa của anh con trai kbiến các cô tuy cựt hùng, nhưng cũng khoái trá. Các cô càng trêu chọc thêm ; «Đi đâu mà với mà vàng. Mà vấp phải đá mà quàng phải giày. Thủng-thỉnh như chúng *(chị)* «đây,» Chẳng đá nào vấp chẳng giày nào quàng.»

Một đôi khi còn táo-bạo hơn. Đã có những anh chàng, đi qua những cánh ruộng, các cô gái đương cấy lúa. Chàng vẻ như di

chiếu, bi ở đâu về, diện lâm : áo the, khăn nhiễu, ô-lục-soạn, giày Gia-Định ...

«Một cô trong bọn bèn reo lên :

— «A ! «Nhà em» đi ăn giỗ mới về. Mời các «dì» nghỉ tay lên ăn «phàn» «nhà em»..

«Chàng trai, nếu tưởng bỏ đứng lại phụ họa :

— «Vâng ! «Mình» với các «dì» nghỉ tay lên đây sơi «phàn» của tôi, gọi là tí của thơm của thảo...»

«Các cô gái sẽ không ngăn ngại lên. Dù có «phàn», hay chỉ là chuyện bao-hao tán phiệu, thì cái chắc chàng trai nọ cuối cùng cũng... «hoạn nạn» to Nghĩa là anh chàng sẽ bị các cô xùm lại lột hết. Cô thì nâng cái khăn, cô nhắc đòi giầy, cô cầm đờ cái ô, cô cởi dùm tấm áo cho khôi nực nội. Lúc bây giờ anh chàng chỉ còn nước năn nì bằng thíc. Họa may các cô thương tình trả lại cho mấy món đồ «phụ tùng» mà vè...

«Đại khái đó là cái trò nghịch ngợm của các cô gái thuở xưa. Một lối nghịch-ngợm có tính cách giải-trí nhiều hơn, phần lớn trong trường-hop tập-thề, có đông đảo các cô tụ tập với nhau. Kỳ dù đơn độc một mình thì các cô vẫn phải lép về trước bọn đàn ông như thường. Các cô lại trở về với cái thực chất thùy mị của người con gái đồng nội.

Còn câu «con gái Sơn-Tây yếm thủng tay rần» là làm sao ? — Theo lời bà cụ : «Hồi xưa con gái Sơn-Tây nổi tiếng là nghịch ngợm, không phải chỉ bằng những lời ăn nói bông lơn, riều cợt. Mà còn ở cách ăn mặc.

«Thông thường thì những cái yếm, ngoài màu sắc : trắng, hoặc nhiễu, hoặc nâu, hoặc hồng. Còn khác nhau ở cái cõi yếm, có hai cách may khác nhau : kiều cõi tròn, ôm sát cõi — kiều này được coi nhưkin đáo nhất — kiều thứ hai là kiều cõi sè hình trái đào — gần giống như hình quả tim, nhưng dài hơn một chút, để

hở một phần úc, dưới cõi. Kèu này phần lớn chỉ có các bà già, hoặc những bà nã-dòng đã con bồng con bể mới dám mặc. Còn bao giờ các cô gái cũng phải chọn kiểu kín đáo.

«Tuy nhiên, các cô gái Sơn-Tây, cái yếm lại có hơi khác với những vùng khác, các cô mặc yếm trắng, cõi sẻ hình tam giác, Nghĩa là nó không tròn, mà cũng không hình trái đào — Cái kiểu yếm như thế, vào thời bấy giờ kè là ngô-nghịch lắm rồi. Mặc dù, nếu có hở thì nó cũng chỉ hở một phần «úc» dưới cõi, không ăn nhầm gì đối với những cặp mắt tò mò. Thêm một đặc-diểm nữa trong khi, những cô gái ở các vùng khác chú trọng phục-sức làm cho sắc đẹp của mình nỗi bật qua màu sắc của quần áo như: Áo sen đầm, quần linh tía, thắt lưng sỏi-se — thì gái Sơn-Tây nỗi bật ở cái yếm — Cái yếm trắng của gái Sơn-Tây không thủng lớn như cái rần. Mà nó chỉ lồ ro như mắt rắn. Những khoảng lồ-ro, không lồi da, phơi thịt ra, như nhiều người chưa từng đặt chân đến Tây làm tướng. Mà nó lồ

rõ, do những mảnh vá nhỏ đủ màu sắc thật diêm-dúa.

«Có lẽ vì muốn bày đẽ ché nhạo các cô gái Sơn-Tây với những chiếc yếm, được diêm-bằng những miếng vải đủ màu vá lốm đốm, mà người ta bảo «Con gái Sơn-Tây yếm thủng tay rắn» — Nghĩa là tuy só không thủng to như cái rắn. Nhưng thủng lồ chổ như mắt rắn thì cũng vậy!

Chẳng biết lối giải-thích của bà cụ ở Bát-Bạt có làm thoả mãn những đầu óc tò-mò về sự tích «con gái Sơn-Tây yếm thủng tay rắn» hay không? Nhưng theo tác-gia bài này, những lời nói đó, cũng có phần hợp lý, vì ít ra, bà cụ đã từng sống qua thời kỳ can-gái — «Con gái Sơn-Tây yếm thủng tay rắn»!...



Lễ tế Nam-Giao ở Huế.

● Bà ÁI-LAN

chủ-tế Trời, Đất, Thánh Thần.

HỘI nhỏ, kẻ viết bài này có đi xem lễ Nam Giao, cứ mỗi ba năm đáo lệ một kỳ, cử hành rất long trọng. Vĩ đại hơn cả các lễ khác của nhà vua ở Kinh đô Huế. Ký ức hảy còn ghi nhớ đại-khai quan cảnh cuộc lễ ấy, và nghi-thức phong-tục về tôn giáo, chánh-trị của lễ này, tôi cũng được nghe những bậc tiền bối trong gia đình kể lại:

Lễ tế Nam-Giao là một lễ trọng đại, vì lễ do nhà vua đứng làm chủ-tế Trời, Đất và Tô-quốc, Giang-Sơn. Đối với Trời nhà vua tượng trưng là «con trời» cho nên thiên hạ thần dân hay gọi vua là «Thiên-Tử». Những sắc chỉ do vua ban bố ra dân-gian, đều có dùng bốn chữ: «Thừa Thiên Hưng-Vận». Do đó, vua đứng ra

Ngoài Trời và Đất, tức «Hiệu-Thiên Thượng Đế» và «Hoàng-Địa-Kỳ» là hai bài vị chính trong lễ tế, còn được phụ vào các hương-án để tỏ lòng tôn-sùng tất cả

giang-sơn phong cảnh của nước nhà vì đó là những địa-linh, sản sanh ra những nhơn-kiệt cho quốc gia dân tộc.

Nhà vua có sứ-mạng «Thừa Thiên Hưng Vận» là vâng mệnh Trời mà diu-dắt quốc-dân, cho nên cần phải có dịp để tâu bày lại với Trời những công việc trong nước và cầu xin Trời phù-hộ cho dân nước được an-cư lạc nghiệp và sự-trị-vì của vua được bền lâu để chấn dắt dân.

Đã có lễ, thì lễ phải long-trọng cho xứng đáng với Trời, xứng với vua. Long-trọng không phải làm phiền phức cho dân, cho triều đình, mà chính sự phô bày nghi-lễ long-trọng, rõ rệt trong dân-gian, cho muôn dân thấy nghi vệ đường hoàng, nhìn ngắm cảnh-tượng bình-thạnh-trị, dân càng cảm-động, càng biết rõ, càng hiều thấu cái ơn của Trời-Đất, càng tôn-sùng

mệnh trời-mà nhà vua là biêu-hiện, để vỗng lòng trung quân nồng-nàn tình ái-quốc.

Đó là đại khái ý nghĩa của lễ tế Nam Giao.

Theo lệ xưa thì ngày động-chi, tế Trời ở Nam-giao, ngày hạ-chí tế Đất ở Bắc giao. Theo sách Chu-Lê thì mỗi năm, đến ngày mồng mười tháng giêng là hành lễ. Nhưng từ triều Nguyễn, vua Gia-Long trở về sau, thì cứ ba năm lể tế Nam-Giao một lần, vào tháng Hai. Còn ngày thì tùy theo tòa Khâm-Thiên-giám chọn lấy ngày tốt nhứt trong tháng.

Đàn Nam-Giao về phía Nam cách kinh thành Huế 4 cây số ngàn, về địa phận huyện Hương Thủy, gần đường đi lăng Thiệu Trị và Tự-Đức.

Khuôn viên của đàn Nam-Giao như thế này: Đàn xây ba tùng nền. Hai tùng

dưới hình vuông, gọi là Phương đàn, tùng trên hình tròn, là Viên đàn. Bốn mặt đàn hướng về bốn phương, đều có tam cấp để lên mỗi đàn.

Ở phía tâc có sở Thần-khổ và sở Thần-trù là nơi để sửa soạn lễ vật. Ở phía hữu có Trai cung, là nơi để nhà vua ngự trai giới trước khi hành lễ.

Ở phía Bắc Viên-dàn, trong Thanh-ốc, có hương án thờ Trời (Hiệu Thiên Thượng Đế) sơn màu xanh, còn hương án thờ Đất (Hoàng Địa-Kỳ, thì sắc vàng.

Hai bên hai dãy án sấp song-hành, thờ các vị tiên tế. Ở giữa thanh ốc có hai nội-án, một án đặt lễ-phàm, một án đặt ngọc bạch. Chung quanh treo hai mươi tám cái đèn, tượng trưng nhì thập bát tú.

Tầng Phương-dàn ở giữa có tám hương án phụ: Bên tả có bốn án thờ Thiên thần là Đại minh chi-thần (mặt

Trời) Châu Thiên Tinh Tú chi-thần (các vị sao) Văn-Vũ Phong Lôi chi-thần (mây mưa, gió, sấm sét) Thái Tuế Nguyệt Tường chi-thần, (Năm và tháng) Bên hữu, bốn án, thờ: Đại minh chi-thần (mặt Trăng) Sơn Hải Giang Đàm chi-thần (núi, biển, sông, đầm) kỳ lăng Phàn diền, (đồi, gò, đồng, bắng) và Thiên hạ Thần Kỳ chi-thần (các vị thần khác trong thiên hạ)

Trước ngày tế: sau khi tòa Khâm-Thiên-giám đã chọn được ngày tốt, thì vua cử một vị quah Khâm-mạng làm lễ ký-cáo tại đàn Nam-Giao, và cử một vị Hoàng thân làm lễ ký cáo ở Thái-miếu và Thế-miếu.

Trước ba ngày chính lễ, Bộ Lễ đưa Thị-vệ dâng lèn nhà Vua một tượng ông Đồng-nhơn nhỏ, bằng đồng, hai tay chấp lên ngực và cầm một cái bài khắc hai chữ: «Trai giới» bằng chữ Nho.

Về tục này, tương truyền rằng ngày xưa ở bên Tàu, có một cái tượng bằng đồng, trống ruột, nồi lèn bênh trên mặt biển, nước biển chảy vào trong pho tượng ấy, rồi phun ra dâng miệng và mũi của pho tượng. Những tia nước đó xanh biếc và trong vắt. Người ta lấy tượng ấy làm tiêu-biểu cho sự thanh khiết.

Thế là bắt đầu từ giờ Thị vệ dâng lên cái tượng đồng tinh khiết đó, nhà Vua phải cẩn kiêng đi lại với lục viện tam cung, và sửa soạn trai giới.

Cũng cùng ngày trên đây, Bộ lễ lại dâng lên nhà Vua mấy bản chúc văn, cáo miếu, để Vua tự tay diễn ngự danh. Bộ Lễ lại dâng một đạo sắc dụ Tri-trai có đồng bửu-ấn, rồi để đạo sắc dụ ấy lên Long đinh, có lính mang nghi trượng, tàn long nhả-nhạc di theo, rước sắc

đưa ra Phù văn Lâu để yết thị.

Qua ngày hôm sau, Bộ Lễ thâu sắc dụ ấy về để nạp cho Cơ-mật, rồi các Bộ sao yết tại quan-thự để các quan chấp sự và bồi-tự phải trai giới trước ba ngày.

Trước chính lễ một ngày, vào khoảng tám giờ sáng, nhà Vua ngự đại giá lên Trai cung. Lễ rước nhà vua từ đại-nội tới Trai cung rất trọng thể. Khi nhà vua ngồi trong «Ngọc liễn» (một cái kiệu hình chữ nhật, các cửa có lọng kính, do tám người mặc áo dấu khiêng đi) qua đến cửa giữa Đại cung môn, có phất cờ hiệu ra lệnh, dốt lên chín tiếng súng đồng («lịnh ngự») rồi tiếng chuông trống tại Ngọ môn tiếp theo rền vang. Ngự giá qua bên tả điện Thái-hòa, rồi theo đường dũng-đạo qua cầu Kim thủy, đoạn ra cửa Ngọ môn. Khi ra khỏi cửa Ngọ-

môn, chuông trống không đánh nữa và dọc đường lên Nam-Giao chuông trống lại cứ lên. Hai bên đường có bày hương án rực rỡ.

Đám rước Vua có ba đạo: tiền đạo, trung đạo và hậu đạo.

Tiền đạo eō: — các quan võ, các lính mặc áo dấu, mang chiêng, trống, tàn long, cờ ngũ-tinh (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) cờ nhị thập bát tú, người nói loa (truyền đồng thanh) đội ngũ-lói, cỗ đồng, voi, ngựa đóng bành, đeo mạng và lục lạc; một chiếc kiệu long-liễn, một cái án «Phúc tiếu» có hai lọng che (án này sẽ đặt tại Viễn-dàn, ở trên đê một bình rượu và một miếng thịt phán của nhà Vua sau khi tế trước hai bàn thờ Trời và Đất).

Trung đạo có: chiêng, trống, tàn, long, cơ quạt, còn có ba long đinh, trên đê

quí vật, ngọc, lúa v.v. để tế, mỗi long đinh có hai lọng che, một ngự liễn (xe này chỉ đi không) có quan phò-liễn, Thái giám theo sau. Một long-đinh trong đê đồ ngự dụng của vua dùng hàng ngày. Rồi đến ngự xa, trên có nhà Vua ngồi, hai bên có bốn lọng vàng, theo hình có các vị Hoàng thân, các quan Đại thần.

Hậu đạo: cũng có chiêng, trống, cờ xi, một long đinh trên đê ông đồng-nhơn và hai lọng che, theo sau, các quan văn từ ngũ phẩm, quan võ từ tứ phẩm. Sau khi nhà Vua đã tới Trai cung, độ vào khoảng 12 giờ trưa, Bộ lễ dệ đạo chúc văn tế Giao, đê vua tự tay diễn ngự danh, (tên họ vua) rồi các quan đệ lên dàn Nam-Giao sẵn trên một cái giá.

Chiều hôm đó có lễ tập, nghĩa là dượt trước cuộc tế lễ, đê hôm vào lễ chính thức, vua và các quan khôi phải bõ ngỗ không được thành

thực nghi lễ. Cuộc tập lễ này, người nào muốn vào xem phải có giấy phép của Bộ Lễ nghi. Các nhà báo, các nhà chụp hình, quay phim, phải có giấy phép của sở Liêm phóng. Giấy phép được xem cuộc tập lễ này không được vào xem cuộc lễ tế chính thức.

Lễ tế chính thức — Đến hôm đại tế, gần giờ tí (12 giờ khuya) thì Vua mặc cỗn miện, cầm ngọc Trấn Khuê đi xe từ Trai cung qua cửa Tây đàn Nam-Giao, rồi quanh sang mặt hướng Nam, do tam cấp lên Phương đàn thứ nhứt, rồi vua vào nhà Đại thứ, còn các quan văn võ thì theo phẩm trật đản đứng hai bên.

Rồi nhà Vua lên Hoàng-ốc ở tùng thứ hai để làm lễ. Lúc ấy có đốt một trâu nghé tại nơi «Bàn sai» và chôn một ít lõng và huyết con nghé ấy, gọi là «É mao huyết».

Khi nội tán xướng : «Tầu đăng đàn», nhà Vua nghiêm chỉnh bước lên Thanh-ốc ở tùng thứ ba. Lúc ấy các quan văn võ cũng bước theo lên Viên-dàn do hai cấp bên tả và bên hữu.

Vua làm lễ tại Hoàng-ốc và trên viễn đàn, đứng trước nội-hương-án. Vua theo lời nội-tán xướng mà lần lượt làm các lễ:

Rửa tay, (quán tẩy) dâng hương, (thượng hương) dâng lụa, (hiển ngọc bạch) dâng rượu, (hiển tửu) đọc-thúc (tuyên chúc) các lề tuần tự đại khái nghi thức giống nhau, như lễ thượng hương thì có vị chấp-sự dâng một hộp trầm, một vị chấp sự khác dâng một lư hương. Cả hai vị đi tới gần nhà Vua rồi quỳ xuống chiếu, vua cũng đương quỳ đó, đưa tay lấy một gói trầm bỏ vào lư hương, vị chấp sự hai tay nâng lư hương lên ngang trán rồi để lên hương án.

đoạn lùi xuống để cho nhà vua lễ bài. Trong khi vua hành lễ, các quan ai có phận sự, đều hành lễ cùng một lúc.

Lễ tiến túu thì ở mười án tại Viên đàn, chia ra làm năm lần dâng rượu.

Dưới tùng thứ nhì, trước tùng đàn Bát-án, các quan có phận sự hành lễ ở đó.

Trong khi tiến túu, có một vị quan đọc bài văn-tế. Bài văn tế để trên một cái giá sơn son thếp vàng (chúc kỵ) có lụa phủ, khi đọc xong, lại phủ khăn lụa lên rồi dắt đi.

Trong khi tế, nhà Vua đi, đứng, bài, qui, dâng hương.. đều làm theo lời xứng của nội tán. Trên Viên-dàn, có cất một nhà nhỏ, để vua khi lê xong một đợt, thì vào ngồi trong đó nghỉ. Chờ làm lễ tiếp theo.

Khi nội tán xướng : «L



túu thi lễ đã xong, Vua về Trai cung cùng các quan, có ca tấu nhạc chuong. Các vị Hoàng thân, các quan Thượng thư và ấn quan làm lễ khánh hạ, rồi vua hồi loan về Đại-nội, có 9 tiếng súng đồng và các quan ra phục mệnh.

Những thực phẩm cũng đều chia cho các quan theo phẩm trật. Vua cũng có phần là một ít rượu và một miếng thịt. Rượu này gọi là Phúc túu, khi xong sẽ mang về Đại-nội cho vua dùng.



Chuyện Quái đản khoa-học

SAU đây là những chuyện kỳ lạ, quái đản. Chúng tôi đã có dịp đọc hoặc nghe kể lại hàng trăm chuyện như thế này. Những chuyện kỳ-ảo này phát xuất từ nhiều nguồn khác nhau : Có khi nó ở trong những câu chuyện bình dân, có lúc nó ở trong những chuyện thần-thoại. Điểm đặc-biệt ở đây là những chuyện này dính dấp rất nhiều đến nền văn-học các quốc gia. (Người Pháp thường gọi là «le fantastique littéraire»). Thơ văn là bộ áo vàng son khoác lên những câu chuyện ấy.

Chúng tôi chỉ xin trình bày những chuyện có tính cách khoa-học hơn là kể ra những chuyện quá hoang đường.

Mỗi chuyện có một sắc thái riêng biệt. Việc phán xét và suy gẫm xin nhường lại quý vị có cao kiến hơn...

Lời dịch-giả

Tiếng nói của tượng Phật Di-Lặc.

* của OCTAVE BÉLIARD
● GIANG-TÂN dịch



BUỔI đêm ấy, quang cảnh trong phòng quan Quật rất nhộn-nhip. Bà Đờ-Mông ngồi cạnh cự Đại úy Đờ-

Răng. Bà Đờ-Mông lên giọng : — Đại úy có thích mỹ thuật Viễn Đông không ? Tôi sẽ xin giới thiệu Đại úy chiêm ngưỡng một tượng Phật.

CHUYỆN QUÁI ĐẢN

Những người khách có mặt hôm đó nghe câu nói của bà Đờ-Mông đều ngưng mặt lên nhìn bà. Bà Đờ-Mông chung sống với một người chồng, vẻ mặt nghiêm nghị, tuổi tác già hơn bà nhiều. Nói xong câu trên bà vội cựu Đại úy ra vườn. Hai người đứng lại trước tượng Phật bằng đồng đèn chậm trôi theo lối Đông Phương. Đây là một tượng Phật Di-Lặc.

Bà Đờ Mông nói :

— Người anh tôi là một du khách nổi tiếng đã tìm thấy bức tượng này ở trong khu rừng Miền Điện. Nói xong, bà nhìn lên trời cao có vẻ trầm ngâm trong sự im-lặng. Bà lại tiếp :

— Tượng Phật này nằm ở trong một ngôi chùa cổ kính hoang tàn. Mưa nắng hàng trăm năm đã làm cho mặt tượng sáng bóng lên, màu sáng xanh. Có phải đây là một cổ vật hiếm không ? Vì cựu Đại úy không trả lời đưa tay ôm chặt bà Đờ-Mông, nhưng liền đó bà dày tay ra. Vì cựu Đại úy thì thầm :

— Làm thế nào để biết chắc

chắn rằng em yêu anh ? Đức Phật chứng minh. Anh còn muốn gì hơn nữa ? Em muốn rằng anh hãy nói những lời đó trước mặt Ngài.

Nét mặt vui vẻ, bà Đờ Mông ghé miệng vào tai tượng Phật.

— Ngài đã nghe chúng tôi nói chứ ! Tôi yêu Đại úy Đờ-Răng. Xin Ngài giữ bí-mật điều đó cho...

Bây giờ chúng ta nên trở lại phòng khách vì sự vắng mặt của chúng ta sẽ làm cho người khác đê ý.

Khi hai người trở lại phòng khách, vị Quận trưởng rào bước xung-quanh căn phòng rồi dùi một người khách mới tới, đứng trước mặt mọi người để giới thiệu. Đó là một người đàn ông, dáng nhô nhahn, hơi thô kịch. Ông Đờ Mông lên tiếng :

— Thưa quý bạn hữu ! Đây là giáo sư Mô-Ra, việc khám phá của người đang làm chấn động trong lịch sử pháp định... Chưa có một phương tiện nào

CHUYỆN QUÁI ĐẦN

hiệu nghiệm hơn để khám phá tất cả những bí ẩn trong những tội ác khéo bối rối nhất. Giáo sư Mô Ra sẽ dành phần ưu tiên thí nghiệm sự khám phá của người cho chúng ta chứng kiến trước nhất.

Bà Đồ-Mông đưa tay ra trước mặt giáo sư Mô-Ra :

— Thưa giáo-sư, tôi rất nóng lòng muốn được nghe giáo sư trình bày. Những câu chuyện đượm màu sắc trinh thám như thế này chắc hẳn sẽ rất hấp dẫn, nhất là đối với người phàm tục như chúng ta.

Giáo sư Mô Ra tươi cười :

— Bà chị khen quá lời ! Sự thật tôi muốn thí nghiệm thêm về sự khám phá của tôi — Tuy nhiên... Giáo sư Mô Ra bước lại lò khói. Lúc giáo sư trở lại thì câu chuyện ngưng hẳn. Những người khách chơi cờ ở bên cạnh cũng ngắt đầu lên. Giáo sư bắt đầu trả lời các câu chất vấn, dần dần buổi nói chuyện biến thành một cuộc diễn thuyết. Một cái



CHUYỆN QUÁI ĐẦN

hộp nhỏ giống cái máy phát thanh được đem tới đặt lên bàn.

Giáo sư Mô Ra nói :

— Tất cả những hành động bí mật của chúng ta, vẫn luôn luôn có những người chứng theo dõi, mà chúng ta không bao giờ ngờ tới những vật vô tư ấy có thể trở thành những bị cáo trung thành nhứt.

Chúng tiếp nhận những cảm tưởng và có một trí nhớ không bao giờ phai lạc. Quý bạn cũng biết rằng một lần dấu tay trên một vật nào đó là chứng minh cho sự ký niệm một lần dụng chèm. Vật được thăm vấn sẽ diễn tả tất cả những ký ức mà vật đã ghi nhận được.

Các vật vô tri còn có thể ghi lại tiếng động, lời nói.

Giáo sư Mô Ra vừa nói dồn dây thì ông Bu-Sa, cố vấn tòa án ngắt lời :

— Thật là một vụ ảo thuật !

Giáo sư Mô Ra tươi cười :

— Thế thì ông không tin hay sao ? Người ta gây tiếng động, người ta nói, khi người ta đứng trước một vật nào đó, thì vật đó tiếp nhận những âm-ba cũng như tiếng nói đó, tiếng động đó được ghi vào một cái đĩa hát, tuy nhiên bề mặt của vật đó, không giống những đĩa hát. Các vật còn tiếp nhận các cảm tưởng nữa và cảm tưởng đó được giữ lâu bền với tháng năm. Tất cả những bàn ghế xung quanh chúng ta đều giữ lấy tất cả những tiếng động suốt trong đời của chúng ta, cũng như đang giữ lấy những lời của chúng ta.

Giáo sư ngưng một lát. Có những lời thì thăm tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi giáo Mô-Ra lại tiếp :

— Vẫn dề đặt ra cho tôi là chế tạo một dụng cụ có thể tiếp nhận bề mặt của tất cả các vật rồi diễn tả lại bằng tiếng động cho tai nghe. Và đây là bộ máy đó. Một bộ phận nhận tin, phía đầu bộ phận có sợi dây. Lúc cần thí nghiệm, tôi chỉ cần đưa sợi dây lên bề mặt của vật. Tất cả

những âm ba li-ti vẫn được thâu nhận vào máy. Khi vào trong hộp, những âm ba đó được phóng đại rồi biến thành ra tiếng động. tiếng động đó được truyền qua một bộ máy pi-óng thanh. Từ đó, người ta có thể nghe những lời tâm sự bí mật đã phát ra trong khung cảnh đó, cũng như biết rõ đầu đuôi một tội ác đã diễn hành. Cái máy của tôi phát minh, khi được đem ra đặt trước tòa có thể kè lại rõ ràng lời nói của kẻ sát nhân và tiếng la kêu của nạn nhân.

Giáo sư Mô-Ra, nói đến đây, bỗng im lặng. Tất cả các quan khách tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng lòng rất thán phục... Người ta xô lấy nhau quanh chiếc bàn có đặt bộ máy bí mật.

Ông cố vấn Lăng-Lát đưa ra một nhận xét về pháp lý như sau :

— Nếu tất cả những tiếng động đều liên tiếp xảy ra và vật vờ trí ghi nhận được thì trên bề mặt của nó chỉ ghi lại những tiếng ồn ào khó hiểu. Như vậy

những tin tức có lợi ích, có thể vì thế bị chìm mất không?

Giáo sư Mô-Ra trả lời :

— Lê dĩ nhiên, đó là một canh trở lợt. Nhưng những tiếng ồn ào khó phân biệt đó, giảm dần âm thanh tạo thành những âm thanh nhẹ rồi mất dần, chỉ còn lại những âm thanh lớn hơn những lời nói rõ ràng hơn. Vâ lại, phương pháp biến những âm thanh ấy trở thành những luồng sóng dài, đó là một cách lựa chọn âm thanh có hiệu quả nhất, dầy đủ nhất. Trong trường hợp tôi đem thí nghiệm trước Quý vị, làm cho các vật vô tri, phát ra tiếng nói mà chúng ghi nhận được, đó không phải là một bằng chứng xác thực nhất sao?

Mọi người tỏ ý chấp nhận lời giải thích của giáo sư. Và tất cả đều nóng lòng muốn giáo sư thực hành ngay. Mỗi người đưa ra một đề nghị. Kẻ thì muốn máy trình bày một vụ giết người. Kẻ khác lại muốn trình bày một vụ cướp của. Ông quận trưởng vui vẻ lên tiếng :

— Riêng tôi lúc này rất bối rối, không biết đưa đề nghị gì. Chúng ta hiện đang có mặt trong nhà tôi. Tôi cũng chẳng muốn che giấu điều gì với ai cả. Hơn nữa, chắc cũng chẳng có ai để ý đến những biểu chuyện nhỏ xảy ra hàng ngày trong đời sống riêng tư của mình. Tôi đặt giả thuyết, nếu trong một trường hợp nào đó, cái máy này đưa ra một vài bí mật trong hoạt động hành chánh của tôi, hoặc câu chuyện nội bộ gia đình tôi, thì đó là cả một chuyện làm cho mọi người phải sững sốt, hối hập. Böyle giờ tôi có ý kiến này. Chúng ta sẽ bước ra vườn và tìm cách hỏi ượng Phật bằng đồng đặt ngoài đó. Tôi chắc rằng tượng sẽ ghi lại nhiều ký ức vô cùng lý-thú trong cánh rừng âm u ở Miền Điện cũng như sẽ thuật lại cho chúng ta biết những lời nói vô tình hay hữu ý của tất cả các du khách đã có dịp chiêm ngưỡng bức tượng.

Lời đề nghị của ông Quận trưởng được tất cả các quan khách tán đồng. Đại úy Đò-Rang

xem ra có vẻ lo lắng, đưa mắt nhìn bà Đò-Mông. Riêng bà này, nét mặt thắt sắc, ngồi bất động. Trong lúc đó, các vị quan khách lần lượt kéo nhau ra vườn. Giáo sư Mô-Ra cũng không quên mang máy theo. Trong khung cảnh nửa sáng nửa tối, giáo sư đặt máy gần tượng Phật, âm thầm cho máy hoạt động. Không khí bỗng trở nên khó thở. Một sự im lặng nghiêm trang đe nặng xuống mọi người. Bỗng bà Đò mông lên tiếng thì thầm bên tai Đại úy Đò Rang :

— Đại úy ơi! Có lẽ em sắp chết đến nơi rồi! Đại úy Đò Rang an ủi bà Đò mông bằng cách nắm chặt bàn tay bà trong bàn tay ông.

Giây phút im lặng kéo dài. Bỗng máy phát ra những âm thanh nhỏ nhở. Người ta cho đó là một điệu nhạc kỳ dị. Trong âm thanh đó, người sành điệu có thể phân biệt được âm thanh rèn rỉ của tiếng chuông chùa, tiếng mõ lõc cốc nồi lén trong giờ tụng niệm, tiếng trống rèn... cùng

obiều âm thanh của nhạc cụ Đông phương, và những tiếng gọi xa xôi. Nhưng nỗi nhất trong những âm thanh đó là những hồi trống vang rền tựa như tiếng nhạc bất tận của trùng dương, dồn dập, náo nức cùng với tiếng gió gào thét nghe đến rợn người, tiếng gió này thường xảy ra trong các khu rừng hoang lạnh ở các vùng nhiệt đới.

Đại úy Đà-Rặng làm bầm :

— Phải chăng đây là tiếng rền rít của gió mùa...

Nhưng rồi tất cả trở lại im lặng. Trên miệng bà Đà Mông

● Một ông Giáo-sư muốn làm gương tốt cho học-sinh. Ngày thứ nhất ông bỏ hút thuốc. Ngày thứ hai, ông bỏ uống rượu. Ngày thứ ba, ông bỏ chọc gái.

Rồi ngày thứ tư, ông bỏ không bỏ nữa.

ĐÍNH CỰ ÁNH

Trong Phô-Thông số 229, ngày 1-9-1969 trang 99, dưới tên tác-giả Nguyễn-Khắc-Tiến-Tùng, vì so-xuất ấn công đã in dữ hai chữ trong giọng «Tiến-sĩ Khoa-học chính-trị Munich, Tây-Đức». Xin bỏ hai chữ «Tiến-sĩ».

P.T.

bỗng nở lên một nụ cười nhẹ nhõm :

— Có lẽ cái máy của giáo sư Mô-Ra vẫn chưa được hoàn hảo ?

Đại úy Đà Rặng cười lè :

— Đức Phật đứng về hàng các thần thánh. Tai của các Ngài chỉ chú ý tới tiếng gào của gió, tiếng động của núi rừng, những âm thanh trong thiên nhiên hơn là đề ý đến những lời thề thốt về ái tình...



● KỲ SAU : Người hút máu

Ngàn con chim hót trong đầu



Con chim thức dậy buỗi mai
hót bài vô tận kéo dài âm thanh.

Một con chim hót trên cảnh

Hai con chim rìa lông xanh mà buồn.

ba con chim bay về nguồn

Một con ở lại cũng buồn bay theo

Bốn con chim vượt ngang đèo

Năm con chim cũng sầu theo vết đời ...

Bảy chim về giữa mù khơi,

tháp hoang cồn dựng bên trời quanh hiu

Trăm con chim giữa tiêu điều

Đời không chỗ đậu chí chiu giọng buồn

Biển trời trăm mặc mù sương

quanh quanh mây nước dăm trường bao la

Tô yêu xưa lạc giang hà

Trăm tư mắt vọng trời xa nhánh sầu

Ngàn con chim hót trong đầu

Nghé vui chợt tắt, nghe sầu chợt lên.

Tôn-Hoài-Mộng
(Quảng Ngãi)

SINH HOẠT TRẺ

Bắt đầu từ số này, chúng tôi mở mục «Sinh Hoạt Trẻ» để ghi nhận những chứng tích của văn-nghệ trẻ, những hiện-tượng trẻ của thời-đai để làm tài-liệu cho Văn-học-sử sau này.

Chúng tôi sẽ tôn-trọng tinh cách khách-quan lịch-sử (objectivité historique) của Tạp-chí Phồ-Thông, ghi lại trung-trực và đầy đủ những hiện-tượng Văn-nghệ của các lớp trẻ.

Các bạn làm văn-nghệ hôm nay có thể hợp-tác trong mục này với tinh-thần vô-tư xây dựng thuần-thúy văn-nghệ

PHỒ-THÔNG

Hiện Tượng «Quán» Văn-nghệ

Kỳ trước : Thằng Bờm.

Kỳ này :

«Hương Cỏ May»

* THU-MAI

«HƯƠNG cỏ May» thuộc loại quán sinh sau để muộn đổi với những «đàn anh» như : «Thơ, Gió, Giao Chỉ, Thằng-Bờm», vì mới khai-trường hơn tháng nay, tọa lạc khoảng giữa,

đường Phạm Hồng-Thái, nút lồng mấy quán hàng ở Lê-Lợi mới dời đến.

Một ngôi nhà trệt rộng, môt trang-hoàng lại, trước cửa dựng một tấm bình-phong bằng plastic

SINH HOẠT TRẺ

màu, vài ba chậu kiểng. Trên tường treo năm bảy bức tranh lập-thê, mấy tờ affiches ghi chương trình, thức uống, ... những ban-nhạc kích động, muốn trình diễn ở Hương cỏ May, xin liên lạc với Đinh-quang Hùng..

Bàn nghệ ở đây giống như của các restaurants, không có gì đặc biệt. Quầy hàng đè sát tường, khoảng giữa nhà, phía trong cũng là một bức gỗ khá rộng, chẳng màn đỗ, dán một vài cánh hoa hippy, đó là sân khấu.

Nhin chung toàn-diện, quán là một phòng trà nhỏ, sắp xếp theo lối phòng ăn.

Khi tôi vào, quán chỉ lừa-thưa năm mươi người ngồi uống café, nước ngọt, vài vị civils, mấy ông bà bình, dĩ-nhiên có ca-nhạc.

Theo như chương trình đã quảng cáo trên báo, thì đêm nay là đêm chủ đề : «thi ca đen» do «Phan-lac Giang-Đông» và bạn hữu-trình bày lúc 8 giờ.

Nhung ngồi hòn nứa giờ rồi mà chẳng thấy gì. Một lúc lâu, anh Đinh-quang Hùng (theo lời bà chủ quán thì anh và anh Ngomanh-Thu, là người phụ-trách chương trình văn-ngbè cho quán), lên micro cáo-lỗi.. «Đến giờ này mà Phan-Lac Giang-Đông vẫn chưa đến, có lẽ anh xuất-trại không được.. Chúng tôi đã cho người liên-lạc Mong các bạn chờ thêm 10, 15 phút nữa. Nếu anh Phan-Lac Giang-Đông vì lý-do gì đó không đến được, chúng tôi sẽ xin thay bằng một chương trình nhạc nhẹ.»

Khách bấy giờ đã khá đông, có sự hiện diện của một vài vị con gái, các cô mặc đùi thư, áo dài, jupe, robe.. patte.. Ở bàn ngoài của ra vào, các cô lại khé-né xách ví vào ngồi bàn trong cùng. Thỉnh thoảng các cô chớp chớp mắt, cắn móng tay, đưa những ngón tay ngọc sơn đỏ kẽ lên đè ngực mệt phát, ra dáng ngây-tho thẹn-thùng. Em Băng Tâm, con chị chủ nhà trọ, cùng đi với tôi, ngo-ngác hỏi :

— Chị Mai, mấy bà đó họ



làm cái gì vậy?

9 giờ, anh Đinh-quang-Hùng lên cho biết, người nhà của Phan-Lạc Giang-Đông bảo anh đã lại quán từ hồi 7 giờ, không hiểu sao đến bây giờ vẫn chưa tới đây, có lẽ anh gặp một chuyện gì? Bây giờ chúng tôi xin thay bằng một chương trình nhạc nhẹ...»

Hai vị con trai ngồi gần tôi liền phát ngôn :

— Chắc bị xe đụng rồi?

— Bị lính bắt quân-dịch rồi!

Người ta tưởng rằng sẽ được

nghe hát ngay, nhưng không, các anh chị còn đang tập dượt sau hậu trường phía nhà bếp, máy hát vẫn còn vang giọng ca Khánh-Ly. 20 phút sau chương trình ca nhạc mới bắt đầu. Trước tiên là cô Mai Tuyết-Hương, một ca sĩ, lên hát, anh Ngô-mạnh-Thu dẫn.

Cô hát liên tiếp đến 4 bài, mặc dù tiếng vỗ tay rất thưa-thớt, lạnh lùng, không hề có một tiếng «Bis» nào của thính-giả. Kế đó là một anh, lên hát 2 bản nữa, và sau là anh Đinh-quang-Hùng, hát một bản Việt, 1 Pháp. Cô Hương, anh Thu, anh Hùng và anh gì đó nữa, đều là ca-si «cây nhà lá vườn».

Tiếp theo, anh Hùng mời «thi-si» (oguyễn-văn, theo anh Hùng gọi) Ngô-Xuân-Hậu lên ngâm thơ. Nhà thi-si lên bục gõ : «... Thưa các bạn tôi vừa ở Long-Khánh dù về, nghe nói trong đêm thơ khai-truong quán, một người nào đã hát bản nhạc pha-thơ của tôi, tôi cảm động lắm.. bây giờ

để đáp lại thịnh-tinh của quý bạn, tôi xin ngâm ngay nguyên-văn bài thơ đó... nếu có chi so-xuất mong quý bạn thứ lỗi cho, vì tất cả thi-si 10 người biết làm thơ, thì đã hết 9 không ngâm được.»

Ông thi-si còn nói nhiều lắm, nhưng vì lúc đó hơi đáng trí nên tôi quên mất hết...

Và ông bắt đầu ngâm thơ. Ông ngâm liên tiếp hai bài : «ngàn năm mưa bay», cho khói thuốc»... Đà Lạt mưa hoài mưa mãi, mưa ngoài phố, mưa trong hồn...» Tôi nhớ được hai câu đó vì thấy sao nó lại giống 2 câu thơ của Verlaine quá :

*Il pleut dans la ville
Il pleut dans mon coeur...*

Kế tiếp, anh Hải, anh Quang lên hát mỗi người 2 bản, cuối cùng anh Ngô-mạnh-Thu lên, ngâm một bài thơ của Phan-Lạc Giang-Đông. Từ đầu đến cuối tôi để ý thấy, người nào lên ngâm thơ, hát, cũng đều từ hai

lần trở lên, nhưng tiếng vỗ tay của thính giả rất rời-rạc. Nhiều lúc câu hát, câu thơ cuối cùng rơi vào một im lặng nặng-nề, làm tôi cảm thấy hơi khó chịu, ngượng-ngùng.

Khách hàng rất đông, có thể nói bàn nào cũng chật Khách phần nhiều là những người ở vào khoảng tuổi 30. Lúc gần 10 giờ có năm sáu vị nam nữ choai choai vỗ quán, hình như các vị này là bạo của cậu con bà chủ, mặc áo «look like chemise bà ba» và đi «servir».

Tôi hỏi ông thi-si Ngô-xuân-Hậu :

— Ông nghĩ thế nào về các quán vân-nghệ như thế này?

Thi-si trả lời : vân-nghệ thuận-túy thì đẹp lắm, tuy nhiên, cũng có những trường hợp lợi-dụng mục-dịch yêu vân-nghệ của anh em, để làm thương mại.»

10 giờ 20, tôi đứng dậy lại quầy trả tiền, 2 chai Co-ca-co-la :

80 đồng, mắc hơn ở quán «Thằng Bờm» mỗi chai 10 đồng, đó là chưa kể thêm tiền phụ thu 20 đồng trong những đêm có chủ-dề, như đêm nay chẳng hạn nếu Phan-Lạc Giang-Đông và bạn hữu của anh đã đến ngâm thơ. Và theo lời bà chủ quán, và bà mẹ của cô ca sĩ Mai-Tuyết Hương, (cô đã hát liên-tiếp 4 bài) thì số tiền phụ thu đó để «đưa cho các anh đi xe». Hai bà cũng nói :

— Ở đây chúng tôi chú trọng tới phần văn-nghệ nhiều hơn thương-mại.

Thấy tôi hỏi, hai bà hỏi lại tôi :

— Cô hỏi làm gì thế ?

— Dạ, cháu hỏi cho biết.

● Văn-sĩ Hubert Juin (Pháp) xem triển-lâm tranh lập thể, rồi phê bình :

— Tranh vẽ ngày nay cũng giống như đàn-bà. Người ta có thể hiểu họ mà không cần yêu họ, và cũng có thể yêu họ mà không cần hiểu họ.

Hai bà nhả tối, mỉm cười
nghi ngờ.

Không còn gì đáng để ghi nhận nữa, tôi ra về, một vài người cũng lục-lục ra về, nhưng phần đông vẫn còn ngồi lại uống café, coca-cola, hút thuốc thơm, tán chuyện gẫu giờ thì giờ.

Đứng ngoài đường đón xe, tôi còn nghe vang vang tiếng hát của Khánh-Lý. Hầu hết các quán tôi đã ghé vào đều có giọng ca Khánh-Lý.

Ngồi trên xe, tôi mới sực nhớ một chuyện, quên hỏi bà chủ quán tại sao lại đặt tên là «Hương cỏ May» ? Cỏ May làm gì có hương ?

Đêm thứ tư 24-9-69



Kép dở tuồng vui (1)

Tặng Cụ Thi-sĩ Trần-văn-Hương.

Đã biết rằng ta «kép dở» rồi
Sao còn thích đóng lớp tuồng vui ?
Đóng chí cho dở càng thêm dở,
Mà lớp tuồng vui cũng hết vui !

★
Nhưng kép như ông chẳng phải tôi,
Xưng rằng «kép dở», khiếm-nhường thôi.
Chỉ vì tuồng dở không ăn khách
Dù kép già gân cũng bị «thui». (2)

Thầy tuồng bảo kép giả mù-đui,
Chỗng gậy mò theo néo tối-thùi,
Kép bước khập-khèn, chân lồng-ehòng.
Lò-dò đi ngược, tướng đi xuôi !



Đường đầy gai-góc quá xa-xuôi
Kép gượng dẻo-dai cái cắp đùi
Kép muốn lên hương, trời chẳng sáng.
Côn trùng rắn-rít đất lui-nhui



Quơ-quàng gậy gộc, kép lui-cui
Càng bước, càng giàn, càng dật lùi.
Càng vấp phải cây, đâm phải đá,
Lăn cù xuống dốc, ối chao ui !



Vai tuồng kề cung khá vui vui
Kép cung tài-ba, chẳng phải cùi.
Nhưng bởi tǎn tuồng như thế vậy.
Rắng hay, rắng dở, khó phanh-phui.



Khán-giả lao-nhao bùm miệng cười
Ngờ vì tồ trác, hóa ông xui.
Tǎn tuồng tiếp diễn, ông thôi kép,
Tặng biệt văn thơ, tệ-nữ tui.

★ DIỆU.HUYỀN

(1) Tựa bài thơ «Kép dở đóng vai vua» của ông Trần-văn-Hương.

(2) brûlé

Y-HỌC TỐI TÂN

Ghép TIM

Sao thành công ?
Sao thất bại ?

● B.S. HOÀNG-MỘNG-LƯƠNG



Thay Tang, thay Phủ là một kỹ công của ngành giải-phẫu đơi nay. Thay được những kết quả bất như-ý số người được thay thi nhiều, số người sống còn rất ít. Đề bô khuyết, tác giả bài này thuyết trình một phương pháp cứu-thề của Hán-y, đó là « Ngũ hành tương sanh và Ngũ hành tương khắc ». Hòa minh thi sống, biệt lập thi chết. Ngũ hành luật thuyết chủ trương sự hòa minh trên địa hạt sanh lý. Bài này đưa lại cho độc giả P.T một khái-niệm về Hán-y. Môn đệ của Hoàng Đế, Kỳ Bá, sẽ hành diện thấy ở đây chân giá-trị của y.lý cổ truyền Á-Đông. Môn đệ của Esculape sẽ phải đặt nghi-vấn. Nghi vấn sẽ dần tới tiến bộ qua sự sưu tầm, quan sát thi-nghiệm và thực hành.

THEO một thống-kê của tạp chí « Express » của Pháp, năm 1968, trong số 92 người được « thay tim », chỉ có 2 người sống quá 6 tháng kể từ ngày giải-phẫu — Tạp-chí dẫn trên xuất bản tháng 12, 1968. Theo tạp sang y-học, tiếng Việt, in Ronéo, do Đại-học Y khoa Việt-Nam, thì tính đến cuối năm 1968, gần 80 người được thay tim :

Hoá Kỳ	41 lần
Gia Nà Đại	11 lần
Nam Phi và Pháp	3 lần

Nhiều nước khác đã góp mặt : Tiệp. Nhật. Úc.

Nga-Xô, Y Pha Nho, Venezuela...

Trong số 80 người, chỉ có 50 người sống với tim ghép : Trên dưới 70 người đã chết vì nhiều lý do :

1/ quả tim cho quá mồi đói với quả tim đã tho bệnh.

2/ Hệ thần kinh lâu hòa-nhập

3/ sự sắp xếp nhóm mô không thích hợp

4/ sự thải bồi. Miễn-nhiễm — nghĩa là khi một vật lạ vào nhơn-thân, vật lạ ấy một là bị đồng hóa với nhơn-thân, hai là bị nhơn-thân huy động tất cả năng lực tự-vệ mà trực xuất nó ra. Về trạng thái ghép-tim, có một vụ phản sanh-lý, nói văn tắt như thế này : lấy 1 quả tim của một người, rồi lắp vào lồng ngực người khác. Tự nhiên, người nhận tim không thể tiếp đón cái quà ấy được. Thất bại vì phản tự-vệ. Muốn cho cái quà ấy ở lại với chủ mới, thì các bác sĩ giải phẫu phải dùng những phương tiện (rất bất tiện) để ngăn đón, để cản trở sự tự-vệ, sự khán cự có sẵn trong nhơn-thân của người nhận quà. Phương tiện ấy là

- 1) Sérum antilymphocytaire.
- 2) Prédisone
- 3) Imuran

Ba món này phải dùng trường-kỳ. Dùng trường-kỳ thì hậu quả rất tai hại : bệnh nhơn suy nhược vì kém phần tự-vệ ; xương bị mục, dễ mòn, dễ gãy ; và gan đậm lâu ngày kiệt quệ.

Muốn nuôi một con bò, mà phải phá tang-hoang một mảng rừng xanh. Hơi vô lý. Kết quả đã chứng minh sự bất-tiện của phương pháp ấy. Vậy dời dây xích trích bày một giải-pháp nghìn xưa của Hán-y để cứu vãn tình trạng.



Ngũ Hành tương sanh Ngũ Hành tương khắc

Ngũ Hành tức là Hỏa, Thủ, Kim, Thủy, Mộc. Chúng nó bắt nguồn tại 2 khí : Dương và Âm. Hai khí này là mẹ đẻ của vũ-trụ và của nhơn-sanh.

Trong nhơn-thân có Dương Âm và có ngũ hành. Thuộc về Dương là những cơ quan gọi là Phủ ; thuộc về Âm, là cơ quan gọi là Tạng. Mỗi một Tạng kẹp theo một Phủ. Mỗi Tạng có một « sanh khí » riêng biệt :

Tim (Tâm)	có Hỏa khí
Tỳ	có Thủ khí
Phế	có Kim khí
Thận	có Thủy khí

Can có Mộc khí

Năm khi ấy sống chung hợp tác để huề, đoàn kết mật thiết đẽ mà duyên sanh cùng nhau trong hòa-thuận. Sự **Tương-Sanh** sắp đặt có tuần-tự, có niêm luật như sau : Hòa sanh thô, Thô sanh Kim, Kim sanh Thủ. Thủ sanh Mộc.. rồi Mộc sanh Hỏa, Hỏa sanh Thủ... cứ tương sanh mãi như vậy cho đến chết vì cao niên hay là vì bị mệt lý do khác.

Tương khắc. Nếu vì nội biến, hay là ngoại biến, Dương-Âm hai khi mất sự điều hòa sự thăng-băng bị lùng đoạn thì hành nọ đẽ nén hành kia, chúng phá lẫn nhau cho đến cùng, nghĩa là cho đến sự tang rả của Tạng Phủ của thân-thể. Nếu trong đường «Sanh» ta đã thấy sự tuần tự, thì trong đường «khắc», cũng có sự tuần-tự như vậy : Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc. Mộc khắc Thô, Thô khắc Thủ, Thủ khắc Hỏa.

Tương Sanh dẫn tới «Thành-Trụ», Tương khắc «Hoại Không»

Hòa minh để tồn tại

— Có mặt phải tranh đấu
Tồn tại phải hòa bình

Đó là đại-ý câu nói đầy ý nghĩa sanh-lý của giáo-sư Binet khoa-trường Đại-học-y-khoa ở Balê, chủ tịch hội quốc-tế châm-Cứu ở Pháp-quốc. «*Etre c'est lutter, Vivre c'est s'adapter.*» Học thuyết của Darwin không ngoài lý tưởng ấy.

Quả tim ghép, cũng như quả tim sẵn có nằm trong lồng ngực của mỗi sanh vật, nó phải hòa bình với các tạng khác mới Sanh tồn Lược. Các tạng khác cũng hòa bình lẫn nhau mới đứng vững, khỏi bệnh hoạn. Hòa minh theo định luật tương sanh, một chủ trương Hán-y bắt hủ. Khí-hóa của Tim là Hỏa. Nếu hỏa ấy thái quá thì hại đến cơ-quan hay là bộ phận khác của nhơn thân; nếu Hỏa khí bắt-cáp thì khí của Tim bị thương tổn, bị tắt-dập, vậy muốn có một Hỏa khí tương đối thăng-băng, phải chẩn-doán Hán-y hay là chẩn-doán tây-y. Chẩn-

đoán để biết lượng-độ hỏa khí, để mà thêm bay bớt bởi sự trị-liệu bằng thuốc hay là bởi chậm-cứu.

Theo Hán-y, thì có Pháp. Vọng, Văn, Văn. Thiết ; theo Tây-y người ta cũng dùng như vậy. Vì bất-mạch trên cổ tay, tây-y mới học, chưa đặc-pháp, cho nên Tây-y ngày nay đã phát minh những máy điện-tử rất nhạy đẽ bất-mạch, đẽ đo-lượng-độ lượng-độ Dương Âm của Phủ của Tạng. Nhờ sự cân-đo ấy, người ta làm lại, nếu cần, tình-trạng thăng-băng

1) giữa mỗi cặp Tang-Phủ (Tiêu-Trường và Tim (Tâm))

2) giữa Tạng Tim (Tâm) và 4 Tạng khac : Tỳ, Phế, Thận Cen ; nếu vô sự, nếu bình an thì thôi, trái lại nếu nhận thấy sự bất thăng-băng gữa các hành (các khí) thì phải sửa sai, phải bổ khuyết ngay. Nói riêng về «quả tim ghép», nó sẽ sát hại hay nó bị sát-hại nếu nó có nhiều quá hay là ít quá Hỏa khí Trạng thái ấy đã

được chứng minh thật rõ ràng bởi những cái chết đã đến sau các cuộc giải-phẫu thay tim.

Đọc các y-án về vấn đề ta được biết hai trường hợp duy-vật biện-chứng rất đúng với thuyết ngũ hành tương khac :

1) giải-phẫu hậu, chết vì thương Phế

2) giải-phẫu hậu, chết vì thương thận.

Tại sao, Phế, Thận bị thương mà các Tạng khac không thấy bị thương ? Tại vì :

1) Hòa khắc Kim — Hỏa khí của «Tim ghép» nhiều quá, nó đốt cháy mất «Kim khí» của Phế.

PENI-V 200.000 dv
400.000 dv
500.000 dv

Thuốc viên trụ sinh loại mới PENICILLINE. V uống đẽ dàng mà công hiệu như chich PENICILLINE - G

2) Thủy khắc hỏa — Hỏa khí của tim, thiếu hụt, không đủ lượng-độ để đứng vững, cho nên nó bị đập tắt bởi Thủy khí của Thận.

Hai trường hợp ấy người ta nhận xét rõ trên lá Phổi, trên quả thận và người ta đã thuật lại.



● Áp dụng γ-lý Đông phương để trị liệu.

— Khí thải quá, nhiều quá gọi là Thật, hữu dư

— khí ít quá, không đủ gọi là Hư bất túc. Lần ra sự trạng Thật Hư thì «sửa sai» lập tức :

«Hư tắc bổ kỵ mầu.
Thật tắc tả kỵ tử.

Sửa sai theo kinh văn ấy, một kinh văn mà tất cả người làm thuốc Bắc (bốc thuốc thang, hay là làm châm cứu) đều biết.

Nếu khí hóa của Tim thiếu, không đủ, Hư, thì bổ can, tức là

bổ mè của tim. Nếu khí hóa của nó dư, đầy, voi, Thật, thì bớt khí hóa của Tỳ, Tỳ là con của Tim — Làm như vậy là theo phép tương-sanh ; Trong lúc ủng bộ sự tương sanh, chó quên cái nguy-cơ của tương khắc nếu hỏa Tim thái hóa, thì sợ nó hại đến Kim của Phế, vậy phải coi chừng : phải bớt hỏa của tim (tâm) của Tỳ mà phải thêm khí Kim của Phế, nếu không làm như vậy, thì Tim hỏa nó đốt Phế cho đến chết. Ở Tây Phương người ta đã thấy trạng thái «chết» này nơi các bệnh được ghép tim và đến ngày nay, người ta còn đặt nghi vấn.

Về địa-vị của các Bộ Tạng-Phủ, xin xem lại hình vẽ trong

REGAST. T

TRỊ CÁC CHỨNG ĐAU
BAO TỬ. Bào chế theo
công thức Hòa-Lan

con chó đ
troc ghép tim,
đã sống của
Bác-sỹ giải
phẫu.

«Phổ Thông» số vừa rồi. Xem rồi nếu quý bạn có thắc mắc về ngôi thứ của các bộ phận như thận, xin quý bạn cầm hỏi các ông đồng-y gần bạn, hay là cầm đọc các sách Hán-y. Ở trong y-lý, có nhiều chỗ bí-ẩn, kẽit học như tôi, chưa giải thích được. Chưa giải thích được mà cũng thích dùng. Xưa nay người kỹ-sư điện, chưa giải được «điện» là gì, mà họ vẫn chế-tạo như đèn, quạt... ra đẽ mà dùng. Xin lỗi, nói bông lóng, xa đẽ tài măt, vậy xin kết luận.

● VÀ ĐỂ KẾT LUẬN

Muốn tránh sự đào-thải của tim-ghép, nên ghép quả tim có sẵn đồng loại «huyết» và đồng «mô» với người nhận tim (même groupe de sang, même groupe de tissu). Như vậy là đồng «vật» cầu chưa đủ — Phải khí hóa tương sanh nữa mới đủ. Ở Pháp, ở Đức, một thiểu số bác sĩ nghiên cứu khí-hóa-luận của Hán-y. Ước áo rằng số người

ấy càng ngày càng đông để khai thác vẹn toàn y-lý Á-đông, ngò hầu bổ khuyết những thiếu sót của vật-hóa-luận Tày Phương. Những người được ghép tim không sống lâu như ý muốn. Họ đã từ trần vì bệnh phổi, hay là bệnh thận. Những lý do của báu hạnh ấy : quả «tim ghép» không hòa mình với các tạng khác; hỏa khí của nó nhiều quá đã nung đốt phế-khí ; hay là hỏa khí nó ít quá không đủ sức chống cự với Thủy-khí của Thận; thận du thủy khí, mất bình thường. Chết vì phổi bệnh, chết vì thận bệnh, 2 biến chứng của truyện «Người hành-tương khắc». Tương khắc là chết, Tương sanh là hòa-mình.

TELMIN
TRỊ CÁC LOẠI LÃI
THƠM ★ NGON ★ NGỌT



● HOÀNG-THẮNG

MẤY tháng nay, ngành xuất bản sách truyện đã phục hồi và biện giờ vẫn hùng dũng tiến lên.

Nhà xuất bản đua nhau ra đời. Nhiều không... ghi kịp ! Có khi, chính tác giả tập truyện tự bỏ tiền túi ra để in sách và cũng ghi tên nhà xuất bản và lề dĩ nhiên là nhà xuất bản của riêng tác giả.

— Nhà xuất bản Đại Ngũ đã góp mặt với những cuốn :

«Trò vẽ từ cõi chết» của Nguyên-Vũ. «Vuốt Mắt» của Thảo-Trương. «Kỹ thuật lấy

chồng» của Tô-Nọc. «Ngứa măt» của Du-Tử-Lệ, v.v...

— Nhà xuất bản Kỷ-Nguyên có trình làng những cuốn :

«Những vấn đề hiện đại của triết học» do Mai-vi-Phúc dịch, «Văn chương tranh đấu Miền Nam» của Nguyễn-văn-Sâm. «Cõi ngoài» của Cung-Tích-Biển, v.v...

Tổ Hợp Gió cũng đã có những cuốn :

«Tình khúc Tù-công-Phụng nhạc» của Tù-công-Phụng. «Nạn nhân buổi giao thời». «Phân tâ

học áp dụng vào việc nghiên cứu các ngành học văn». Thơ Nguyễn-Sa v.v. Và nhiều nhà X.B. khác. Hàng trăm tác phẩm mới và nhà văn mới ra đời.

Trong số những nhà văn có nhiều sách đã xuất bản từ đầu năm 1969 đến giờ phải kể tới Nguyễn-đinh-Thiệu. Nhà văn Không Quân này đã có sáu đứa con tinh thần rồi.

Vào đầu tháng 10-69 này, Nguyễn-đinh-Thiệu sẽ có thêm 2 đứa con nữa : *Vào Đêm và Vào vùng giông bão*. Trong khi đó, cuốn *Đợi cuối đêm* đang in và cuốn *Thúy Kiều Giao Chỉ* cũng đang in.

— Thi-sĩ Trần-Thanh, tác giả cuốn *Khi em 19* (viết chung với nhà văn Văn-Quang) cũng đang cho in cuốn tiểu thuyết *Khuôn mặt sau lưng*. Nếu không có sự trực trắc... kỹ thuật thì đầu tháng 10 này sẽ phát hành.

— Nhà văn Hùng Phong cũng đang cho lên khuôn tập *Hém Chuồng Bò*, dày khoảng 200 trang. Rất có thể đầu tháng 10

này cuốn truyện nói ra lò.

— Phạm-giật-Đức cũng mới trình làng cuốn *Điệp viên Luger C. 10*. Đây là cuốn tiêu thuyết gián điệp thứ hai sau cuốn *Mặt vụ X.7 Hanoi*. Đọc truyện gián điệp của Phạm-giật-Đức, ta lại nghĩ ngay tới một tác giả nữa là *Người Thủ Tám* với nhân vật chính của ông là Z 28 Văn Bình từng được giới trẻ ưa thích và say mê.

● Ngành Điện Ánh mới được chich một mũi thuốc hồi sinh, nên đã cựa mình.. vùng dậy. Các hàng phim đua nhau thành lập. Đầu tiên là *Liên Ánh Công Ty* do ông Quốc Phong làm tổng giám đốc. Hàng phim này đã quyết định đưa *Chân Trời Tím* của nhà văn Văn Quang lên màn bạc. Dự trù chi tiêu cho cuốn phim này chừng 8 triệu đồng. Sở dĩ tốn kém như vậy, là vì *Chân Trời Tím* là phim màu, màn ảnh đại vĩ tuyến.

«*Người đẹp Bình Dương*» *Thầm Thúy Hằng* cũng đã xin

môn bài sản xuất phim.

Trong khi các hàng phim tư nhân rục rịch hoạt động mạnh, thì Trung Tâm Điện ảnh cũng đã cho quay cuốn *Giã từ bóng tối* do Lê Quỳnh thực hiện và phim *Cút Mặt* do đạo diễn *Thân Trọng Kỳ* thực hiện.

Phim già từ Bình Tối gồm có Ngọc-Phu, vai Năm tài tử chính, và cô Đàm thị ánh Minh tự Huyền Nhi, vai nữ chính, ngoài ra còn có sự góp mặt của Cô Năm Sadec, tài tử Đoàn châu Mậu và Trung Tá Trần Đỗ Cung.

Phim *Cút Mặt* với vai nữ tài tử chính là *Hoàng kim Uyên*. Hoàng kim Uyên từng là Á hậu năm 1965. Vai nam chính do Cao Huynh đảm nhận. Cao Huynh, từng tốt nghiệp trường kịch nghệ Hà Nội năm 1964. Anh là cựu cán bộ V.C. hồi chánh. Các vai phụ còn có : Trần Minh, Lý Quốc Mậu, Hoàng Ngọc, Tuấn Nghị, Lê Hiền và cô Kim Vui.

Các quan khách đã ăn mừng

cuốn phim *Giã từ bóng tối* khởi đầu quay tại nhà hàng Maxim's, còn với *Cút Mặt* thì lại ăn nhậu mãi tận ngoài Cấp.

— Nhân «ngày Điện Ánh 22-9-1969, Trung Tâm Quốc Gia Điện Ánh đã cho chiếu miễn phí nhiều phim tại các rạp Rex — Casino Saigon — Kim Châu — Thành Bình — Văn Hoa — Palace — Victory Lê Ngọc — Đô Thành.

— Về cuộc dự thi giải thưởng Văn Nghệ năm 1969 của Tòng Thống Nguyễn Văn Thiệu, riêng về giải Văn học, thì số tác phẩm dự thi đứng đầu thuộc về bộ môn thơ. Có cuốn dày hằng 200 trang, mà cũng có cuốn mỏng vài chục tờ.

Nghé nói đã có rất nhiều tác phẩm gửi dự thi, hầu hết là của những nhà thơ có tên tuổi trên các báo.



Giải thưởng Văn-học của Tổng-Thống VNCH

LTS. — Rất nhiều bạn văn nghệ viết thư hỏi chúng tôi về thè-lê giải thưởng văn-học của Tổng-thống, chúng tôi xin đăng tải sau đây bản thông-cáo của Văn-phòng Báo-chí Tổng-thống phủ.

P.T.

ĐIỀU LỆ

Điều 1. — Giải thưởng Văn-Học, nằm trong Giải Văn-Học Nghệ Thuật 1967-1969 của Tổng-Thống Việt-Nam Cộng-Hà, nhằm thúc đẩy các hoạt động văn-hóa nước nhà.

Điều 2. — Đề tài tự do.

Điều 3. — Bộ môn văn-học gồm có :

— Văn : Truyện dài, truyện ngắn, tùy bút, kịch nói.

— Truyện dài tuy không hạn định số trang, nhưng không thể chỉ là một trung thiên. (nouvelle)

— Truyện ngắn là một tập truyện ngắn hoặc trung thiên.

— Tùy bút là gồm nhiều bài tùy bút, hồi ký, nhật ký.

— Kịch nói : gồm có kịch dài hoặc một tập nhiều kịch ngắn.

— Thơ : Gồm : thi tập nhiều bài thơ, hoặc truyện bằng thơ kịch thơ.

— Biên Khảo : Gồm các vấn đề văn hóa xã hội phê bình hoặc lý-luận văn học và triết học.

Điều 4. — Một tác giả có thể được dự thi nhiều tác phẩm, ở nhiều bộ môn.

Tác phẩm đã hec chưa xuất bản đều được dự thi. Đã xuất bản tính từ ngày 1-1-1967 đến 30-9-1969 tính theo ngày nộp bản ở Văn-Khổ-Quốc-Gia. Chưa xuất bản chỉ tính những tác phẩm nào chưa từng được giải thưởng.

Chưa xuất bản, bản thảo phải đánh máy một mặt giấy làm 2 bản, đóng thành tập, và ghi số trang.

Điều 5. — Tác giả được tự do để bút hiệu hặc tên thật, ngày trên tác phẩm.

Gởi qua bưu điện xin để rõ ngoài phong bì :

«Dự thi Giải Văn-Học Nghệ Thuật 1967-1969 của Tổng Thống, số 1 — Lê-quý-Đôn Saigon. (sẽ có biên nhận với ngày tháng).

Điều 6. — Hạn chót nhận tác phẩm 30-09-1969.

Điều 7. — Giải thưởng Văn-Học gồm có một bảng danh dvs một khoảng hiện kim chia như sau :

Bộ môn Văn :

Giải nhất	200.000đ
Giải nhì	100.000đ
Giải ba	50.000đ

Bộ môn Thơ :

Giải nhất	200.000đ
Giải nhì	100.000đ
Giải ba	50.000đ

Bộ môn Biên-Khảo :

Giải nhất	200.000đ
Giải nhì	100.000đ
Giải ba	50.000đ

Điều 8. — Tác giả giữ nguyên bản quyền khi trúng giải. Không trúng giải, sách và bản thảo dự thi sẽ không được trả lại.

Điều 9. — Thành phần Hội-Đồng Giám-Khảo Giải-Thưởng Văn-Học gồm có (theo thứ tự ABC) :

Bộ môn Văn :

các ông Nguyễn-Mạnh-Cộn, VI-Huyền-Đắc, Bình-Nguyễn-Lộc, Võ-Phiến, Mai Thảo.

Bộ môn Thơ :

các ông Vũ-Hoàng-Chương, Bàng-Bá-Lân, Thanh-Tâm-Tuyền, Nguyễn-Vỹ.

Bộ môn Biên-Khảo :

các ông Nguyễn-Duy-Cần, Tam-Ích, Thanh-Lãng, Phạm-Đinh-Tâm.

Điều 10. — Kết quả của Giải-Thưởng sẽ được công bố ngày 31-12-1969.

Điều 11. — Tất cả mọi điều khoản không liên liệu trong bản điều lệ này sẽ do Ban-Tổ-Chức và Hội-Đồng Giám-Khảo tùy nghị quyết định. Mọi chi tiết xin liên lạc với Ban-Tổ-Chức số 1 Lê-quý-Đôn.



Quân nhân đào ngũ xin ra trình diện.

Kính thưa Ông Giám Đốc

Tôi là một Cựu Sĩ quan của QLVNCH và bị giáng cấp một cách oan uổng nên tôi bất mãn và đào ngũ năm 1967. Đến nay tôi có nghe tin thành phần quân nhân đào ngũ bất mãn nói trên được phép ra trình diện và phục hồi cấp bậc sau 6 tháng làm việc, nhưng hứ thực thì tôi chưa được nghe hoặc đọc thông cáo đó.

Trân trọng kính xin ông giám đốc chiếu cố được cho tôi và cũng như một số quân khác trường hợp tương tự biết sự thực và thông cáo đó số này, để chúng tôi, kịp ra trình diện. Xin cảm ơn ông giám đốc.

nay kính

Ng.M.
(Quảng Trị)

Đáp : Chúng tôi có hỏi Bộ Quốc-phòng và T.T M. nhưng không được phúc-đáp thỏa mãn. Bạn nên liên lạc ngay với chính quyền Địa phương.



THƯ BẢN ĐỌC

Noi gương Đức Phật.

của bạn TRINH-HƯƠNG, Bình-Thuận

NHÂN xem qua 2 số Phò-Thông 228 và 229. Nhận thấy ông đã nêu lên nhiều vấn đề xây-tựng về Phật Giáo. Đánh thức những phần tử còn đang hôn-mê cảnh đời cuồng nbiệt vì xa hoa vật chất.

Vậy nay tôi kính gửi lời thăm ông được dõi dào sức khoẻ để Phụng sự cho nền văn hóa nước nhà càng thêm phát triển.

Sau đây tôi xin gửi tặng ông bài thơ :

NOI GƯƠNG ĐỨC PHẬT

Kính tặng Bác Nguyễn-Vỹ
và Phật Tử Tâm Quang

*Ngày xưa, Thái tử TẤT-ĐẠT-ĐÀ,
Gắng công tu, thành PHẬT THÍCH-CA,
Cung điện, vàng son, ôi ! nghiệp chướng,
Đạo pháp từ-bi, nguyện xuất-gia,*

*Ngài sống trong, ngôi vị Đế-Vương,
Kẻ hầu, người hạ, với cao-lương.
Nhưng khong — Ngài quyết lo tu niệm,
Cứu khổ cho đời, nợ khỗi vươn.*

*Giờ đây những đứa con của Ngài,
Uy nghi áo mao, với càn-dai.
Nghinh ngang tủ lạnh, xe du lich,*

Nghiêng ngửa HONDA, chẳng kém ai !



*Phật Tử chúng sinh, khuyên quý thầy,
Phù phiếm xa hoa, cố diệt ngay,
Thành tâm tu niêm, theo Đức Phật,
Hai chữ «BẦN TĂNG» chẳng đổi thay.*

TRINH-HƯƠNG
(Tuy Phong Bình Thuận)



Thơ Thu gửi Diệu-Huyền và Tương-Phô.

của bạn Thạch-Khê, Nha trang.

Cứ mỗi mùa thu đến, em thấy lòng em buồn, em nhớ chị
nhớ chị Tương Phô của em nữa.

Em nhớ chị thì em lại ngâm dài «thu về tang tóc làm thu oi»
của chị.

Em nhớ chị Tương Phô: cứ mỗi mùa thu em lại ghé đến
thăm chị ở mái hiên nghèo tại Trịnh Phong Nha-Trang.

Thu năm nay em không về thăm chị và chị Tương Phô được.

Nhớ đến thu qua chị Tương Phô gửi giọt lệ thu của chị lại
cho em. Hôm nay ở Pleiku đi «Qui Nhơn em gửi đôi vần lục bát

và Phổ-Thông để trình bày cùng hai chị giọt thu của em.

Chị ơi ! em khóc ai đây.

Nước thu man mác tràn đầy lệ thu.

Chị ơi gió bụi mịt mù

Biển thu dồn dập sóng thu dạt dào.

Trăng thu vàng vặc ngàn sao

Nước thu trong đục đôi màu thê lương.

Chị ơi ! tồ quốc hai đường.

Hận hù ai xé quê hương hai miền.

Lệ thu chị giọt triền miên.

Vì tình vì nghĩa vì duyên trái đời.

Lệ thu em giọt chị ơi.

Vì non sông chịutoi bởi binh đao.

Lệ thu em mãi giọt trào.

Vì chung dân tộc máu đào đang hươí.

Thu về tang tóc chị ơi.

Thu về hận kẻ phản đối sơn-hà.

Thu về máu chảy lệ sa.

Chị em gửi giọt lệ hòa khóc ai ?

Thu về em khóc chị ơi.

Khóc quê hương chịu cuộc đời nô vang.

Lệ thu chị giọt khóc chồng.

Lệ thu em khóc núi sông thảm sầu.

Vì ai chị hối lòng đau.

Vì ai dân tộc nát ngầu như tương.

Chị em mở rộng tình thương

Cùng em khóc cảnh tang thương nước nhà.

Lệ thu ta giọt, giọt nhoà...

THẠCH-KHÊ
(Qui-Nhon)



Khóc Nữ-Sĩ Mộng-Trung.

(Từ trần tại Paris ngày 3-9-1969)
của bạn Mạch-Quê-Hương, Vĩnh-Bình.

Khóc biệt nghìn thu một bạn thơ,
Đọc qua ai-tín, lệ rưng mờ.
Quê hương ly cách đâu hình bóng
Đất khách vùi sâu một nấm mồ !
Nét bút tri giao tình vẫn đậm,
Trang thư lưu niệm mực chưa khô.
Sao người vội-vã ra đi thế ?
Vĩnh cách từ đây hết đợi chờ !



Đợi chờ tin nhắn cỏi trời Âu,
Qua «Giọt Thời Gian» bắt nhịp cầu.
«Giấc Mộng Xuân» nồng, chim luyến tơ,
«Hương Rừng Thu» ngát, khách vương sầu.
«Đàn Tỷ-Bà» vọng cung ai-oán.
«Chiếc áo Thương» trao kẻ dãi-dầu.
«Đường Mộng Về Quê» chưa trở gót,
«Trên Đồi Hoa Tim» gợi hồn sâu !

MẠCH-QUẾ-HƯƠNG
Vĩnh-Bình 10-9-1969

Những chữ trong dấu ngoặc là tựa các bài thơ trong th
phẩm «Giọt Thời gian» của Nữ-Sĩ Mộng-Trung xuất bản năm 1966.



Sách Báo Mới



● Cơn Lốc. Đoản văn

Của Như Uyên, Giáo sư Văn-chương Truug-học Lê-Văn-Trung, Tây Ninh. Tác giả xuất bản. Bản đặc-biệt, giấy blanc-sin khổ nhỏ.

● Thơ Lữ Quỳnh.

Quây ronéo tại Ronéo Photocopie Nguyễn, 11, Nguyễn thái Học, Phan Rang. Biểu riêng các bảng hữu, không bán.

● Tình trong cửa mắt.

Thơ của Tường-Thùy. Độ 40 bài — giá 90đ — không đề ai xuất bản.

● Nét Son

Thi tập của ông Bút-Trà.

Nét Son gồm 175 bài thơ, đủ loại và đủ thể thơ : Vịnh sử, vịnh cảnh, thơ tình. Có 5 phụ-bản phụ-nữ, in màu.

Sách dày ngót 200 trang, giá mỗi quyển 100 đồng. Tác-giả xuất-bản. Địa chỉ ; nhà báo Sàigon Mới. Đường Phạm ngũ Lão

Đã Phát hành

CUỘC TÌNH NGƯỜI

Thi phẩm bi thiết nhất của người lính vừa già từ vũ khí

của CHU-TRẦM-NGUYỄN-MINH

họa : ĐÌNH-CƯỜNG

xuất bản : KỶ-NGUYÊN

Bản quý, phí tồn 200 đồng, 8. Phạm Minh Tâm, giáo sư Trung
học Duy Tân Phan Rang

Phát hành đầu tháng 10-69

Thể Dụng

- Đầu trường văn nghệ trẻ ý thức tự lực
- Chỗ đứng của người làm văn nghệ đích thực
 - TÔ ĐÌNH SỰ chủ xướng
 - Thực-hiện : TRĂNG THỆ HẢI
- Với sự chung lưng thực lực của bạn hữu :
Lưu-Vân — Lâm-Chương — Lạc-Hà — Chu-Trầm Nguyễn-Minh — Trung-Ngọc-Trinh — Thụy Miên — Trần-Hoài-Thư —
Lâm-Hảo-Dũng — Nguyễn-Lê-La-Sơn — Nguyễn-Bạch-Dương —
Tử-kế-Tường — Mặc-Huyền-Thương — Phạm-Nhã-Dự —
Nguyễn-Lan-Viêm — Nguyễn-Thành-Bá — Phạm-Thoại-Tuyễn...
● Thư từ, bài vở đề tên : Trăng Thệ Hải.
● Địa chỉ : 293 Phạm Ngũ Lão Sài-Gòn.



MỌI NƠI

TRONG MỌI GIA ĐÌNH



Nước ngọt CON CỘP mỗi chai
là nguồn vui mạnh kéo dài tuổi Xuân

Nhà hàng Đại-La-Thiên

Điện-thoại số. 26.893

31 — 33 đường Lãng-Ông CHOLON

- Đặc biệt các món ăn Tiều
- ★ Sạch sẽ vệ sinh và ngon miệng
- Bếp khéo, bồi giỏi và lè p ép
- ★ Có máy điều hòa không khí

Ở lầu 3 lộ-thiên có không khí thiên-nhiên
trong một khung cảnh huy hoàng diễm ảo

Gần đến kinh kỳ, Bàn thản dã dượi hay là đang hành
kinh mà đau bụng, uống Lôi Công Hoàn «Ông Tiên». Các tiệm
thuốc có Bắc bán lẻ. Nhà thuốc Ông-Tiên » Phú-Lâm Cholon.

K.N.BYT. số 9-5-63

Phong ngừa Ghé chốc, lở lói, gãi tái đau ăn lan tò
đó không phái thoa phết sờ sài ngoài da mà hết. Uống Giả
phong Sát-Độc-Hoàn «Ông Tiên» Trên 30 năm danh
tiếng. Có bán lẻ ở các tiệm thuốc Bắc.

Nhà thuốc Ông Tiên Phú-Lâm, Cholon
(K.N. BYT. số 3—9-5-63)

Giấy phép số 292 CDV/TT/NĐ ngày 9-10-1961

Chủ-nhiệm : NGUYỄN VĨ

THƯ LÂM ĂN THƯ QUÁN

231, Phạm-Ngũ-Lão — SAIGON

Đ.T. : 25.861

GIÁ : 40 đồng

Công sở : gấp đôi