

PHÔ THÔNG

Giám-đốc. Chú-bút : Nguyễn-Vỹ

Năm thứ XII

15-9-1969



● Vụ án con nuôi của Tả-quân Lê-văn-Duyệt.

Cô LUU-HÀ

● Công-Chúa Huỳnh-Trần qua Hồi.
Trung-Tá PHẠM-VĂN-SON

● Thi-sĩ Nguyễn-Khuynh làm văn-té Đại-Úy F.Garnier và Toàn-quyền P.Bert
ĐÔNG-TÙNG

● Thơ Lên Ruột : Xá tội vong-nhân
DIỆU-HUYỀN

● Hoạt-động văn-nghệ Trẻ :
Quán Thắng Bờ-m.

THƯ-MAI

● Thư số 3, gửi các vị Lãnh-đạo Phật-giáo Việt-nam

NGUYỄN-VĨ

● Minh ơi : Đẻ sanh đôi
DIỆU-HUYỀN



NEUROTONIC

CÔNG-SHÉU-NHỰT-THẦN

★ BỒI BỒ ÓC

★ TĂNG CƯỜNG TRÍ NHÓ

★ BAO VỆ SINH LỰC

tạp-chí văn-hóa việt-nam và quốc-t

PHỐ-THÔNG

TẠP-CHÍ

GỘP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM
PHỐ BIỂN VĂN HÓA ĐÔNG TÂY KINH CỐ

Giám-đốc, Chủ-bút; Nguyễn-Uý

Tòa-soạn : 231 đường Phạm-ngũ-Lão — Saigo — ĐT 25861

Năm thứ XII — số 230 — 15-9 1969

1 — Bức tâm thư số 3 (t.theo)	N.V.	7 — 10
2 — Thành Phiên-An (t.theo)	Lưu Hà	11 — 15
3 — Ai là tác giả bài thơ nói ngược «Ông Trọng — Trọng Ông»	Huỳnh-thương-Chí	16 — 19
4 — Thành Gandhi học dẹt	Mai-đăng-An	20 — 22
5 — Vì sao Công-chúa Huyền-Trân qua Hời	Phạm-văn-Sơn	23 — 28
6 — Buồn mồ côi (thơ)	Trần-thanh-Thu	29
7 — Midway thế cờ lật ngược	Cao-ng-Lang	30 — 36
8 — Saigon lai rai	Hoàng.Thắng	37 — 40
9 — Non nước miền Nam	Lê.Hương	41 — 48
10 — Nhật ký chiến sĩ	Ngọc-Tuyền	49 — 56
11 — Một chiều thương nhớ (thơ)	Ng.mậu Lâm	57
12 — Nguyễn-Khuynh	Đông-Tùng	58 — 63
13 — Paris dưới mắt một du khách V.N	Trương-thể Phiêu	64 — 69
14 — Chiếc «tàu lướt»	Chu-minh-Thuy	70 — 73
15 — Sinh khí văn nghệ	Thân-tri-Thiện	74 — 79

16 — Hồ Xuân Hương	N.V.	80 — 84
17 — Như đợt sóng ngầm	Thu.Mai	85 — 90
18 — Thơ lên ruột	Diệu-Huyền	91 — 96
19 — Tiếng nói của thế hệ		97 — 105
20 — Sinh Hoạt Trẻ	Thu-Mai	106 — 113
21 — Về thăm xứ Trúc (thơ)	Đoàn-thi-Mai	114
22 — Minh ơi	Diệu-Huyền	115 — 121
23 — Một ngày trở lại (thơ) Nhâ-Huyền-Thanh		122
24 — Bức Tâm-Thư số 3 (l.theo)		123
25 — Thư bạn đọc		124
26 — Sách báo mới		125 — 126



- Chúng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về những bài lai cảo của bạn đọc, (theo thè-lệ chung của các tạp-chí quốc-tế).
- * Bài lai cảo không đăng, không trả lại.
- Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự tiện trích đăng những bài trong tạp-chí PHỒ-THÔNG, nhưng yêu cầu đề rõ xuất-xứ: «Trích tạp-chí PHỒ-THÔNG» và đừng viết tắt.
- * Cấm trích, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
- Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.
- * Copyright by PHỒ-THÔNG, printed in Việt Nam.



PHỒ-THÔNG tăng cường

★ Năm thứ XII ★

Bạn đọc thân mến.

Đề kỷ niệm năm thứ 12 của Phồ-Thông Tạp-chí và để đáp-ứng xứng-dáng với cảm-tình rất nồng-nhiệt của bạn đọc trung-thành với Phồ-Thông từ 12 năm nay, chúng tôi sẽ phát-hành những số Đặc-BiéLiên-Tiếp, tăng cường :

từ số tới, 231, ra ngày 1-10-69

Phồ-Thông tăng-cường sẽ thêm 32 trang, và nhiều trang in màu, thêm nhiều bài sáng-tác có giá-trị đặc-bié, thêm sự hợp-tác của nhiều nhà Văn-nhà Thơ nổi-danh trong Nước và ở Ngoại-quốc, nhiều tài liệu học-hỏi mới về Văn-Hóa Việt-Nam và Quốc-tế. Một số anh chị em sinh-viên Việt-Nam ở trong Nước và Hải-ngoại, đã đỗ cấp-bằng Đại-học, Cao-học, tiếp-tục gửi bài đăng nhiều hơn trong Tạp-chí Phồ-Thông.

Bạn Đặng-văn-Chà, Giám đốc nhà Tòng phát-hành Nam-Cường, đã sot-sáng từ lâu năm trong việc phát-hành Tạp-chí Phồ-Thông, sẽ tiếp tay với

chúng tôi và gia-tăng hợp-tác để thêm khởi-sắc
quyền Tạp-chí Văn-hóa hiện-đại trong Văn-học-sử Việt
Nam.

* Bắt đầu từ số này, tất cả thư-từ liên-hệ đến
tiền bạc, ngân phiếu, bưu phiếu, đại lý bán báo,
phát hành v.v... xin gửi về, hoặc trực-tiếp liên-lạc
với Ông ĐẶNG-VĂN-CHÀ.

Tổng Phát Hành Phồ-Thông Tạp-chí
185, Đại-lộ Nguyễn-thái-Học, Saigon.
Điện-thoại : 23.867

* Tất cả những bài Văn, thơ, lai-cǎo, thư-tín về
Bộ Biên-tập, xin dè gửi như thường lệ : Ông Nguyễn-
Vỹ,

Giám-đốc, Chủ-bút tạp-chí Phồ-Thông
Tòa-soạn: 231, Phạm-ngũ-Lão, Saigon
Điện-thoại : 25.861



Phồ-Thông 231 (1-10-69)
thêm 32 trang bài, ruột in
màu, bìa offset.

quyền, chống bất công, chống độc-tài, nếu ở tù vì
có hoạt-dộng chính trị để cứu Tổ Quốc và Nhân-
Dân, thì ở tù là một hy.sinh tuyệt-vời đáng
thán-phục biết bao ! Nếu ở tù như quý Thầy đã ở
tù vì bảo-vệ Đạo.Pháp dưới chế-dộ Ngô-dinh-Diệm,
thì đáng tôn kính biết bao ! Ở tù vì chính-nghĩa
cao quý của Đạo.Pháp và Quốc-gia Dân-tộc như thế
thì không cần xin ân-xá, thì quý Thầy không phải
tự hạ mình để cầu-cứu bất-cứ ai. Giúp tôi đã có
lầm cách mạng, chúng tôi đã đi ở tù dưới thời
Thực-dân Pháp, chúng tôi chẳng bao giờ thèm mở
miệng xin ai bỏ-thi một ân-huệ giải-phóng. Xin-xỏ
như thế là hèn, là không xứng-dáng với tinh-thần
cách-mạng.

Hoặc nếu ở tù vì nhẹ dạ, nghe lời xui-duc
của bọn du-a-nịnh kiềm ăn mà phạm vào Luật-pháp,
thì cũng rán chịu Ha tất phải kêu gào « ân-xá », để
mất phầm-giá của con người ?

Nhưng đó là một bài học cay đắng, nhục-nhã,
cho Phật-giáo Việt-Nam, mà quý Thầy không nên
bỏ qua mà không suy-gâm.

Chúng tôi đau-dớn viết bức thư công khai này
để xin quý Thầy đừng theo bọn ma-quỷ xảo-trá bắt
cứ ở phe đảng nào, để khiêm-tốn trở về với Phật,
trở về từ-bi niệm Phật. Đé la quý Thầy cứu nguy
Đạo-Pháp được phần nào vậy.

Còn Dân-tộc Việt-Nam, xin quý Thầy đừng lo.
Đã có 17 triệu Nhân-dân Miền Nam, trong đó có
đại da-số Phật-tử chân-chính, yêu chuộng Tự-Do,
Hòa-bình, Dân-chủ, luôn luôn sẵn sàng quật cường
để bảo vệ Tự-do Tin-Ngưỡng, Tự-do Độc-lập của
Quốc-gia. Chủ-quyền của Dân-tộc, và vận-mệnh
của Tổ-quốc Việt-Nam.

Xin quý Thầy thành-tâm cầu nguyện
Phật thương xót và phù-hộ cho chiến tranh mau
chấm dứt, cho Đồng-Bảo hết bị tang-tốc, cho Nhân-

Dân hết đau khổ, cho Tô-Quốc chóng hồi phục
Hòa-Binh.

Được thě, tức là lời cầu-nghuyên của quý Thầy
đã cứu nguy cho Dân Tộc Việt Nam vậy.

Để hoảng-dương Phật-pháp trên phương diện
xã-hội, chúng tôi cũng thiết-tha thành kính khẩn
nghuyên Quý Thầy hãy thiết lập một hệ-thống Cứu
Khổ sâu rộng trong quang-đại quần-chủng Nhân-
Dân, không phân biệt tôn-giáo, giai-cấp, đảng phái,
lập-trường tư-tưởng.

Chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói, đốt nát, cõi-
nhi, quả-phu, đã tạo cho xã-hội Việt-Nam ngay-
nay một tình trạng vô cùng bi-dát. Toàn thể tin-
đồ Phật-giáo ở toàn quốc và Hải-ngoại có thể sẵn-
sàng và hăng-hái đóng góp bạc tiền, vật-liệu, để
ủng-hộ Quý Thầy thực hiện trăm ngàn công-tác
từ-bi bác-ái cứu khổ cứu nạn đồng bào.

Chúng tôi thành-kính đề-nghị cùng Quý Thầy
tổ-chức, không phải vài ba cõi-nhi-viện riêng rẽ, để
nuôi một vài trăm đứa trẻ mồ côi, mà cả một hệ-
thống Từ-Bi Bác-ái sâu rộng trong toàn-quốc, và
cả ở ngoại-quốc, của Phật-giáo Việt Nam.

Hệ-thống Trung-Uơng có thể đặt ở Sài-gòn, thành
lập một Trung-Uơng Quán-Thế-Âm Việt-Nam,
đặt chi-nhánh khắp mỗi tỉnh, mỗi Quận, và nếu
được, mỗi Xã ở nước Việt-Nam. Có thể thiết lập
chi-nhánh tại các Thủ-đô ngoại-quốc, ở Cao Miên,
Lào, Thái Lan, Nam Dương, Nhật, Tàu, Án Độ,
Phi Luat Tân, Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Ý, Đức, Phi-
Châu, Nam Mỹ, v.v. Có thể gọi các chi-nhánh này
là Centre de Charité Bouddhique du Việt Nam, hay
là Việt Nam's Buddhist Charity office. Trung-
Uơng Quán-Thế-Âm Việt nam sẽ lập một Ni-Cô
Quán Thê Âm học đường để đào tạo mỗi năm vài
ngàn Ni-cô y-tá chuyên-môn điều khiền các Chi-
nhánh Quán-Thế-Âm toàn quốc và Hải-ngoại.

(Xem tiếp trang 123)

Bức Tâm-Thư

số 3

gởi các vị «Lãnh-Đạo» Phật-Giáo Việt - Nam

của Nguyễn-Vỹ, và nhóm
Phật tử VN. và Hải ngoại

(Tiếp theo số 229)



● Phương diện thứ hai : Đời.

Chúng tôi tha thiết khẩn-nghuyện quý Thầy đừng
thêm dính-dáng đến việc tranh-dấu chính-trị.
Làm chính-trị ở thời-đại này, nhất là ở xứ này,
cần phải có mưu-mô, xảo-quyết, dối-trá, tàn-ác,
ich-kỷ, thù-hận, sàu-si và nũng-xấu-xa bần-thiu
mà quý Thầy, là con của Phật, là tượng-trưng
Phật, không thể làm được.

Bất cứ loại chính-trị nào, thân Mỹ, thân Cộng,
đều không thích-hop với tinh-thần Phật-giáo. Hoặc
không thân Mỹ, thân Cộng, thì chống Mỹ, chống
Cộng, cũng là loại chính-trị lườn-léo của Machia-
vel, không còn giữ được thuần-túy lương-thiện
trong khuôn-khổ giáo-diều của Đảng Vạn-Đại Tù-Bi;
Những loại chính-trị đó, công-dân ở bất-cứ tôn-giáo

THÀNH PHIÊN AN

nào, đều làm được. Chúng tôi làm được. Nhân-dân làm được, tất cả Nhân-dân đều có quyền làm, có bồn-phận làm, nhưng quý Thầy Tu-hành không nên làm. Nếu quý Thầy làm chính-trị, bắt cứ loại chính-trị nào, thì quý Thầy không thể tu-hành được. Quý Thầy không còn là quý Thầy, là các bậc Tỳ-Kheo đã thoát tục, có trách-nhiệm thiêng-liêng duy nhất là phung-sự Ngôi Tam-Bảo.

Huống chi, kinh-nghiêm tranh đấu chính trị của 1 nhóm Thượng-Tọa Đại-Đức từ 1965 đến nay, đã chứng tỏ cho mọi người, ở trong nước và ngoài nước, thấy rõ rằng quý vị «lãnh-dạo» Phật-giáo kia đã bị một bọn con buôn chính trị đầu-cơ, bốc thorem để lợi-dụng, đưa nịnh để lôi cuộn, kha-hác mâu thuẫn nội-bộ để xúi-dục, để quý thầy phục-vụ tham-vọng cá-nhân hay bè-dảng của cúng-mà-thôi.

Rốt cuộc, một thầy Thich Thiện-Minh nhẹ-đa, ngây thơ, chẳng hiểu nhiều về chính-trị, lại quá tin nơi bọn xiểm-nịnh hăng ngày ve-văn thay để trục lợi, — đã bị di ở tù, một bản án nặng-nề nhục-nhã, trong lúc bọn kia vẫn sống phây phây ngoại đời, lên xe xuống ngựa. Những kẻ từng vỗ-ngực làm hậu thuẫn mạnh-mẽ cho quý thầy, nào luật-sư, bác-sĩ, nào dân-biều, nghị-sĩ, giáo-sư, «chánh-khách» đủ loại, có một kẻ nao trong dum xôi-thịt bì-dì đó đã dám hy-sinh một chút gì eia chúng, vận dụng một thế-lực gì của chúng để cứu Thầy Thiện Minh khỏi bị lao-tù không? Hay chúng chỉ ủng-hộ tinh-toán, giả-dối, tro-trên dang khinh-bỉ, bằng chút bợ mép thôi?

Đến đây có luật-sư không bào chữa được gì cho Thầy Thiện-Minh để Thầy bị 15 năm tù! rồi hắn không làm gì được khác hơn là ngồi ngần xui-dục quý Thầy đòi hủy-bỏ bản-án của Tòa, trái hẳn với quy-chế luật-pháp của Tòa-án bắt cử ở xứ nào.

Nếu ở tù vì có làm cách mạng chống cường

lệ là mỗi 2 người đở 1 tên đứng thẳng lên và thét:

— «Lạy Ngài Ngự di!»
Nhưng họ lại vật ngã xuống.
Lính đờ dậy rồi một chú ôm giữ
ngay hông cho khỏi quí xuống.
Còn một chú thì nắm hai tay từ
nhơn chum lại, đưa lên đưa
xuống vài năm vài.

Họ trơ như khúc gỗ, mặc cho
lính làm gì thì làm, không cưỡng
lại mà cũng không nhìn lên trên
lầu Ngọ mòn.

Lễ kiển phù xong, quan Đề
đốc Hộ Thành dẫn 150 tên lính,
nhận tù đem thẳng ra pháp
trường.

Trời tháng 11, tháng chạp, vừa
mưa vừa lạnh, mỗi tù nhân chỉ
đóng 1 cái khố mông. Mình mẩy
trần trui nên ai cũng rét run cầm
cập, da tái xanh hoặc xám xịch,
tím bầm. Đội lính dẫn tù đi hành
hình có cả chiêng trống gươm áo,
voi ngựa. Quan Hình bộ giám sát
mặc đồ đại trào, cùi ngựa. Bọn
tù ngồi trong cùi có người
khiêng.

Từ cửa Ngọ mòn ra hình
trường là tại chợ Đông Ba, chỉ

có mấy bước đường, nhưng
người ta được lệnh phải đi
quanh co qua nhiều phố phường
đông đúc dân cư. đè cho thiên
hè xem làm gương. Choc chốc,
loa lại thét vang, nói cho dân
chúng biết rằng đây là 6 tên đầu
dảng quân Phiên an đã bị Trầu
đinh đánh tan, bắt sống, bây giờ
đưa đi xử lăng trì.

Lúc đi ngang phố Thượng Tú,
có mấy nhà từ tâm thương cho
bọn tù bị rét mướt run rẩy nên
lén quăng vào cùi những tấm áo
rách dè họ khoác đỡ lên mình.

Sáu cái cùi được khiêng đi
với 6 tù nhơn ở trong, hình thù
người chẳng ra người, thú không
phải thú ấy đã biều diễn khắp
các đường phố rồi mới tới hình
trường.

Giữa bãi đất, mỗi tù nhơn bị
thu hình bắt buộc phải quí xuống,
ngả mặt về phía Hoàng cung,
hai tay cột tréo ra sau lưng và
cột chặt cả hai tay chân vào
1 cây cọc, người nọ cách
người kia độ 5 thước ta.

Mười hai đạo phủ quan tuốt
má tấu sáng ngồi, hơi sắt làm

lệnh cả tóc gáy thiên hạ đứng coi
đông đảo. Họ cần thận, đem
theo cả đá mài, đẽ ngay trước
mặt tội nhơ và quần chúng mà
liếc mài soán soạt những ngọn
mả tấu, trong lúc toán lính
khác cột lù vào các cọc.

Ba hồi trống giục...

Vừa dứt tiếng trống thì quan
Hinh bộ đứng ra ngân giọng đọc
lời tuyên bố tờ chiếu rồi đến
bản án kết tội lăng trì.

Thiên hạ lặng lẽ lảng tai
nghe, nhưng họ chỉ nghe làng
vắng những chữ «loạn Thần tặc
tử» và «quốc pháp» thế thôi, vì
họ đã hối hập, cảm thương,
bất nhẫn trước sự chết sấp đến
nhút là đứa bé con lên 7, cũng
chứ một tử hình ghê gớm như
bae nhiêu người khác.

Cuộc hành hình bắt đầu.

Đao phủ quân cầm dao sẵn
sàng, cứ nghe hiệu trống đánh 1
tiếng tùng thì tốp nào tù này
đưa dao xéo của tội nhơm một
miếng thịt, bắt cứ ở vai, ở đùi,
ở lưng, ở bụng, con dao múa
một vòng, tiện đâu hạ xuống cắt
đầu.

Người đứng xem đèn ngbet,
nhưng người yếu bóng vía, hể
nghe trống điềm cái tùng thì họ
nhắm mắt lại, một lát mở ra
thì thấy máu đỏ lòm tuôn chảy
dọc theo mình nạo nhơn ròng ròng,
chỗ thịt bị cắt, khoét sâu, đỏ loi
lói nhẽ nhại những máu. Khắp
thân trần truồng run lên và giựt lia
cả đường gân bắp thịt. Nhiều
người trông thấy sợ quá đến ngắt
xấu, người ta phải khiêng ra ngoài
và có kẻ la lên, khóc da lên, rồi
bụm mặt chạy, không dám ở đó
nữa.

Tội nhơm có sức chịu đựng
khác nhau : Bé Lê văn Cừ, bị
lóc một miếng thịt dùi đã chết
ngất, và lịm luôn. Đặng Vĩnh
Ưng là nho sĩ, da thịt mềm mỏng,
cắn răng chịu được ba dao. Còn
mấy viên vô tướng là bền gan
khỏi sức chịu đựng hơn cả, họ
xem cắt di năm bày miếng thịt
chẳng có nghĩa gì cả, phải chặt
dứt cõi mới chết được thôi.

Đặc biệt là Võ vĩnh Lộc, bị xéo
lõi 12, 13 miếng thịt nát khắp
mình, máu nhuộm đỏ người mà
trái tim vẫn đậm như thường,

Thành Phiên An (Sài gòn ngày nay) thât thù.

Dư đảng «ngụy Khôi» bị xử giảo.

Tám cái đầu lâu biếu diễn từ Bắc chí
Nam.

* sưu tầm của cô LUU-HA

(Tiếp theo P.T. số 229)

CÒN bé Cừ, 7 tuổi, các
quan cũng đem lầu cung. Nhưng
bé ngây thơ có biết gì. Ra đứng
trước tòa, nó xuôi tay, ngo
ngác nhìn hết bộ râu bạc này
đến cái đầu đội mào khác.
Người ta hỏi câu nào nó trả
lời đúng một, hay làm thính lắc
đầu lia lịa.

Người ta hỏi lúc nó còn ở
trong thành Phiên An, ai nuôi
nàng săn sóc cho nó, nó trả lời
là vú nuôi của nó, tức chí Tầu,
còn ba nó lúc còn sống thì hay
hội họp bạn bè và có deo gươm.
Một ông quan hỏi nó :

— Ngày sau lớn lên mi định

làm gì ?

— Tôi muốn học võ giỏi để
báo thù cho cha tôi !

— Vì sao mi trả thù ?

— Vì quân giặc nó vây thành,
làm cha tôi mang bệnh mà chết.

Đáng lẽ đứa bé con kia không
phải bị cầm tù, không phải bị
ra tòa hỏi cung, và bị kết tội,
nhưng luật pháp của phong kiến
thì kể chổng lại nhà vua phải bị
tru di tam tộc. Cho nên đứa bé
con lên 7 tuổi cũng không khỏi
chịu trọng hình.

— Và đáng lẽ việc xét xử vài

THÀNH PHIÊN AN

hôm là xong, nhưng người ta cố kéo dài nhiều ngày hỏi cung để tố ra là một cái án quan trọng, quố: pháp uy nghi, triều đình công chính, lập thành tòa án định thẩm, kéo dài 1 tháng rưỡi mới xong.

Kết quả mà ai cũng biết trước và các quan đã định án trước khi xử là tất cả sáu người bị kết án lăng trì, một thứ hình phạt nặng nhất.

Sáu người bị lăng trì.

Một hôm, vào đầu tháng 11, người ta thấy đội ngũ chinh tề, cờ xí rực rỡ, ngay hàng thẳng lối trước cửa Ngọ môn, đối diện với cõi ngũ tiên, mấy đội cấm binh mặc nhung trang đồ chói và tàng quạt voi ngựa dàn hẫu cực kỳ uy nghiêm lặng lẫy. Vua Minh-Mạng ngồi giữa, trên lầu cao, sau lưng Ngài là các vị Hoàng thân quốc thích và đại thần văn võ vạn triều phục.

Chiêng trống nồi lèn. Sau khi dứt hồi bát âm, quan Lê bộ

xướng lễ, các tướng sĩ khai hoàn ở Gia-Định từ Nguyễn-Xuân trở xuống bước ra, bái mệnh hiến phu, dâng lên quyền sô kê biên các khoáng khí giới, lương thực, vật dụng cho đến số quân ngụy đã bắt được ở thành Phiên An.

Kế đó, người ta đem bon lù nhọn trong cùi ra, bắt họ làm lễ ngũ bài, tó ý đầu phục nhà vua, trước khi chịu thọ hình.

Vì ở trong cùi lâu ngày, người nào người nấy chân tay đã bị tê liệt, không còn cử động, co duỗi được, lính phải dở từ người ra xếp hàng chữ nhút trước Ngọ môn để họ hành lễ. Nhưng thi lính khiêng họ ra bảo lạy thì họ ngã quy một lượt 6 người chẳng lạy được.

Người đứng xem bên ngoài, thì thăm với nhau. — Họ có tình làm cho liệt thêm ra để khỏi phải lạy ấy mà! Thật thế, mấy anh lính đứng gần Đặng vĩnh Ưng, liếc thấy Ưng đưa mắt ra hiệu ngầm cho đồng bọn không lạy.

Tuy thế, lính cũng phải chiếu

AI LÀ TÁC GIẢ

tôi đọc một tờ nhật báo Hoa ngữ (Thành Công xuất bản Saigon) ngày 1-8-69, có nhan đề «Ông Trọng Trọng Ông dữ Thông Phán Phán Thông» đã trích dẫn 3 thuyết như sau :

1) Theo Báo Thông Tòa Ngữ, bảo chuyện này xảy ra đời Minh, nguyên do là quan Thông phán xứ Tô Châu đã bảo Ông Trọng là Trọng Ông, cho nên người đời làm bài sau này để múa vui.

Ông Trọng như hà tác
Trong Ông
Độc thư toàn vị hữu phu
công
Tương lai nan nhấp Hán
Lâm Viện
Chỉ hảo Châu Tô tác Phan
Thông

Nghĩa là : Ông Trọng sao lại nói Trọng Ông. Thật là thiếu công phi trong 10 năm đọc sách dưới cửa sổ. Cần cứ vào đó thì không thể cho ở Viện Hàn Lâm được. Nên biếm truất ra Giang Nam làm thông phán mà thôi.

2) Theo thuyết này cho vào thời vua Càn Long nhà Thanh, có

viên quan Hàn Lâm Mỗ được vua vời để bia cho Lý Ông Trọng. Viện Hàn Lâm lại ghi là Lý Trọng Ông, vì vậy mà nhà vua ban cho bài thơ như sau :

Ông Trọng như hà thuyết
Trong Ông
Thập niên song hạ khiêm
phu công
Tùng thủ bắt hứa cư Lâm
Hãn
Biếm Truất Giang Nam tác
Phan Thông

Nghĩa là : Ông Trọng sao lại nói Trọng Ông. Thật là thiếu công phi trong 10 năm đọc sách dưới cửa sổ. Cần cứ vào đó thì không thể cho ở Viện Hàn Lâm được. Nên biếm truất ra Giang Nam làm thông phán mà thôi.

3. — Theo thuyết này thì căn cứ vào sách Lao Khiêm Tề Công Dư Tùy Bút quyển 3 chép rằng «Đời Thành Cao Tông có với quan Hàn Lâm Mỗ để bia lý Ông Trọng. Viện Hàn Lâm nợ lại để Trọng Ông. Nhà vua lấy làm bất phục. Hôm sau gọi quan Hàn đến và đọc cho bài thơ sau : Ông Trọng như hà thuyết

Trọng Ông
Chỉ nhân song hạ thiều phu
công
Như kim bất hứa cư Lâm
hân
Thích biếm Triều châu tác
phán thông

Nghĩa là : Ông Trọng sao lại
nói là Trọng Ông, chỉ vì thiếu
công phu học vấn dưới song cửa.
Như nay vậy không thể cho vào
Viện Hàn Lâm. Nên truất biếm
ra Triều châu làm thông phán.

Đại đế các thuyết của bài báo
Hoa ngữ này đều lèn đều chú ý
giải thích 2 chữ thông phán
nhiều hơn là chữ Ông Trọng.
Có đoạn cho thông phán là một
chức vụ của Triều đình đặt ra cho
các quan ngoài tỉnh, có chỗ phụ
nhận không có chức thông phán,
tùa cho lời nói ngược có ý trào
lộng châm biếm người nói sai
diễn tích danh nhân.

Chỉ vì Lý Ông Trọng lại bảo
Lý Trọng Ông mà cả ta lẫn Tàu
đều phát xuất ra những giải thoái
gần như hàm hồ. Người sau tất
không biết ai chính là tác giả bài
thơ ấy.

Ở đây tôi xin mạo muội dẫn
lại sự tích Lý Ông Trọng để quý
vị cao minh nhận xét chung.

Cứ như Sử Việt Nam ta thì Lý
Ông Trọng tên thật là Lý Thân,
người huyện Từ Liêm, Quận
Giao Chỉ đời vua Hùng Vương
thứ 18. Tương truyền Lý Ông
Trọng người to lớn demean, cao
2 trượng 3 thước có sức mạnh
hơn người. Có thuyết bảo Ông
Trọng vì can án giết người nên
trốn tránh sang Tàng loat rú
ngụ được vua Tần Thủy Hoàng
trong bụng. Có thuyết bảo Lý Thân
(tức Ông Trọng) can án giết
người, nhưng nhà vua thấy Lý
Thân người vóc vạc to lớn, dung
manh phi thường đem lòng mến
không giết.

Đến đời Thục An Dương
Vương, Tần Thủy Hoàng đem
quân xâm chiếm nước ta, Thục
An Dương Vương đem Lý Thân
ra làm cổng lề cho Tần Thủy
Hoàng. Tần Thủy Hoàng thấy
Lý Thân dung mahn thì vui long
và quí lâm, bèn cho làm chức Tư
Lệ Hiệu Úy mang quân ra trấn
giữ biên thùy ngăn chặn rợ Hung

THÀNH PHIÊN AN

còn miệng thì cười khinh khách
và mắng chửi không ngớt :

— Chúng bây hèn lầm ! Muốn
giết người ta thì chém phứt một
đao cho xong, đừng cắt từ
miếng, chả ngứa được Tao đâu !..

— Chặt đầu nó đi ! Quan
giám sát truyền lệnh.

Trong đám khán giả thì thầm
bảo nhau :

— Cái mật của tên đó dễ
thường to bằng cái mật của
Khương Duy !

Một thập sau, 6 tội nhơn chỉ
còn lại 6 chiếc thủ cấp, bêu lên
cao cho dân chúng thấy, còn thi
thê đã cắt xéo tứ tung, những
miếng thịt vụn, người ta nhặt
nhạnh đem đi một nơi đốt thành
tro rồi đổ xuống bể.

Tám cái đầu lâu đi du
lịch từ Nam đến Bắc.

Vâng lệnh nhà vua, người ta
bỏ sáu cái đầu lâu còn mắt mũi
đó vào cùi, thêm 2 cái sọ của Lê
văn Khôi và Nguyễn văn Trân
là tám cái đe vào 1 cái cùi, trên
cây cùi phướn dài bằng vải
bồng diều, viết mấy chữ to : « Đầu
lâu bọn phản nghịch đã chịu quốc

pháp », rồi khiêng đi các lín, bêu
cho dân thấy.

Khởi đầu, từ kinh đô Huế ra
Bắc hà, rồi từ Bắc hà vào Nam
Trung, và trở về kinh đô để
được hỏa thiêu cho thành tro,
đem trộn với phân trâu phân
ngựa rồi đồ xuống bể có ý làm thế
là cho tiêu diệt giống phản
nghịch triều đình, không thể sinh
hóa được nữa.

Tám thủ cấp đi chu du Nam
Bắc hơn ba tháng, lúc trở về
kinh còn trơ xương hôi thối
ghê tởm. Ngay từ kinh đô ra
Bắc hà, đầu tháng giêng đến
Tháng long, mắt mũi ở tám cái
đầu lâu đã tiêu dần hết thì còn
lại mấy cái lỗ sâu trống, nhiều
người vừa sợ vừa gót mìn không
dám nhìn. Ruồi nhặng bu đen,
chu due vào đó rồi bay ra một
loạt như đèn ong động đậy, ai cũng
sợ ruồi đậu vào mình hay bay
vào thức ăn uống.

● Người ta có tội thì chém giết
cũn dù rõ, làm chí hành hạ đến
nhì gùi đầu lâu xương sọ, tàn
nhẫn qua lầm thế ? Lúc nọ quân
nguy bắt được binh triều, tướng
triều, có xử nhẫn tâm đến nước
ấy đâu ? Dân chúng phê bình,
bào tán với nhau thế. □ ●

AI LÀ TÁC GIẢ BÀI THƠ NÓI NGƯỢC «Ông Trọng - Trọng Ông»?

○ HUỲNH-THƯƠNG-CHÍ

T RONG «Văn Đàn Bảo Giảm» (không nhớ tập nào) do Trần Trung Viên sao lục, nhà Nam Ký Hà Nội xuất bản năm 1932, phần giai thoại có chép bài thơ nói ngược như sau:

Ông Trọng như hả hoán
Trọng Ông
Chỉ nhân học vẫn thiếu phu công
Tư nhân an đặc cùi Lâm Hân
Nghi truất Nội Hà tác Phán Thông.

Nghĩa là : Ông Trọng tại sao đổi làm Trọng Ông. Chỉ vì ít công phu học vẫn chẳng. Như người này sao lại được vào Hàm Lâm Viện. Nên truất ra Hà Nội làm không phán mà thôi.

Nguyên do : Một hôm, Vua Tự Đức với quan Hàm Lâm Mô

đến hỏi về các nhân vật lịch sử. Khi hỏi đến truyện Lý Ông Trọng, Quan Hàm ta không biết vô tình hay cố ý nói ngược lại là Lý Trọng Ông. Vua Tự Đức lấy làm ngạc nhiên, thoaáng Ngài mỉm cười thầm bảo «À dã thế thì ta cho thế». Ngài bèn viết một bài thơ từ tuyệt trên đưa cho quan Hàm Mô. Dụng ý của Ngài là dùng những chữ ngược lại với thành ngữ như Ông Trọng thành Trọng Ông, Công phu thành phu công, Hàm Lâm thành Lâm Hân, Hà Nội thành Nại Hà, và Thông phán thành Phán thông. Ngài nhân sự nói ngược của quan Hàm nọ mà làm thành bài thơ nói ngược để làm vui mà cũng là bản án đuổi quan Hàm ta không cho ở Hàm Lâm Vạn nữa.

Đó là một giai thoại của nước Việt ta. Nhưng vừa rồi, tình cờ

AI LÀ TÁC GIẢ

Nó. Lý Thân nhở tướng mạo to lớn, oai vệ và có sức mạnh muôn người không địch, quân Hung Nô sợ sệt không dám quấy nhiễu bờ cõi Trung Quốc nứa. Sau Ông được sung chức Vạn Tín Hầu và vua Tần Thủy Hoàng cho phép về Nam thăm quê cha đất tổ.

Lý Thân về nước, vài ba năm sau Hung Nô dò biết tình thế mới đem quân sang quấy nhiễu biên thùy. Tần Thủy Hoàng cho sứ sang ta vời Lý Thân sang bình giặc Hung Nô. Nhưng Lý Thân không chịu sang viễn lè không muốn làm tội xú người; và trốn vào rừng ẩn cư. An Dương Vương phải nói đổi với sứ Tàu là Lý Thân đã chết rồi. Tần Thủy Hoàng không chịu, sai sứ sang bảo nếu Lý Thân chết cho đem xác qua cũng được. Biết birt quá Lý Thân phải tự tử để An Dương Vương ướp xác gởi cho Tần Thủy Hoàng. Nhận được xác, Tần Thủy Hoàng và cùng thương tiếc và cho xây tượng đặt ở cửa thành Tư Mã thuộc đất Hàm Dương và cho gọi là Lý Ông Trọng. Giặc

Hung Nô thấy tượng, ngoài xa nhìn vào ngõ là Lý Thân vẫn còn sống, sợ sệt rút quân về không dám bén mảng nữa.

Vào đời Đường, Triều Xương đem quân dò bộ Giao Chỉ, nghe tiếng Lý Thân, sai lập đền thờ tại làng Thị Hiệu, Quận Từ Liêm, ngang bến bờ sông Cái, cách phia tây thành Đại La (Hanoi).

Sau Cao Biền sang Việt Nam đánh quân Nam Chiểu, cho thợ sửa chữa tượng ấy để thờ cúng và gọi là đền Lý Hiệu Úy.

Như thế Lý Ông Trọng là nhân vật lịch sử của Việt Nam ta, và lại Vua Tự Đức lại là người thường nghiên cứu Sử Việt, có nhiều thơ vịnh sử, cho nên mới có việc hỏi sự tích Ông Trọng nơi quan Hàm Lâm Mô. Các giai thoại trong bài báo Hoa ngữ nói trên cũng có trích dẫn nguyên văn, ở các sách như Bác Thông Tỏa Ngữ, Lao Khiêm Tề Công Dư Tùy Bút đề minh xác rằng bài thơ nói ngược này xuất xứ từ Trung Hoa.

Đứng trước mỗi hoài nghi này tài không phân biệt được ai là tác giả chính công của bài thơ ấy, với ghi chép lại mấy dòng mong Quý vị cao minh chấp chính cho.

Thánh GANDHI học dẹt.

● MAI-ĐĂNG-AN

TƯỚC KHI vào bài xin phép quý bạn cho tôi sơ lược lịch sử đấu tranh của Thánh Gandhi để tưởng niệm vị lãnh tụ mô phạm nhất trong các lãnh tụ cổ kim Quốc tế.

Gandhi sinh năm 1869 ở Pord bandra, thuộc giai cấp thượng lưu, đồ luật khoa Tấn sĩ, làm luật sư ở Nam phi, chuyên bênh vực quyền lợi cho người da đen. Ông là một triết gia lỗi lạc đạo đức, sống một cuộc đời kham khổ như vị tu hành. Lúc bấy giờ đại diện Anh Hoàng cai tù Ấn độ là một vị Phó vương áp dụng chính sách «Dùng người Ấn, trị người Ấn», Họ gây mâu thuẫn giữa hai tôn giáo Ấn Hồi, Họ duy trì hổ sâu chia rẽ các đẳng cấp của xã hội Ấn, kể trong lịch sử, thực dân chính sách thống trị của Anh là quyết định và hiểm độc nhất. Nhiều cuộc vận động giành độc lập khởi lên đều bị thực dân Anh đàn áp một cách tàn nhẫn.

Thánh Gandhi khởi xướng, đường lối đấu tranh mới : «Bắt hợp tác», «Bắt bạo động». Ông khuyên nhủ dân Ấn : không nhận huy chương, văn bằng, không học trường Anh, không đi lính cho Anh, không dùng hàng hóa Anh, không đóng thuế cho Anh, không gửi tiền vào các ngân hàng của Anh v.v... Các cuộc đấu tranh bắt bạo động tiếp tục : đình công bãi khóa, bãi thi.. Gandhi bị cầm tù nhiều lần. Nhưng phong trào tránh đấu giành độc lập theo đường lối của Gandhi càng ngày phát triển mạnh, chính phủ Anh phải nhượng bộ từ từ. Nhưng Anh cố bám Ấn như đỉa đói, mà Thánh Gandhi là chướng ngại nguy hiểm, nên ngày 31-1-1948 Thánh bị ám sát chết. Máu hy sinh của Gandhi đã dập tắt dần dần ngọn lửa cuồng nhiệt của dân chúng Ấn, Hồi. Và xây dựng nền độc lập vững chắc, trường cữu cho Ấn độ.

Dưới đây là một giai thoại diễn

THÁNH GANDHI

hình của Thách : Học dẹt ở Anh.

Ấn độ có bình nguyên Ấn hằng và cao nguyên Décan bao a bát ngát. Nơi đây hằng năm sản xuất bông vải nhất nhì thế giới. Thể mà nghề dệt ở Ấn bị Anh kèm hâm chừng như không có chi hết. Số bông vải Anh đặc quyền mua rẻ chở về Anh, kỹ nghệ dệt ở Anh dệt ra vải, đem bán lại cho Ấn giá rất đắt. Thánh Gandhi thấy xa hiếu rộng nên nhất định đi học dệt, với triết vọng sẽ phát triển kỹ nghệ dệt ngay tại Ấn trên tương lai. Bông săn dệt ngay, khởi xuất nhập cảng, chuyên chở tất nhiên giá vải phải thật rẻ cho dân Ấn dùng.

Ông đáp tàu sang Anh để học dệt. Tự nhiên các hảng dệt ở Anh rung động trước tin bất lợi cho chúng, vì mỗi năm mỗi lợi về vải có đến nhiều tỷ bạc, rồi đây sẽ bị Gandhi phá vỡ. Chúng không ngăn ngại gấp rú: qui tụ cả bọn có trên vài trăm, định kế hoạch đối phó. Chúng thực săn rất đông nơi bến tàu, trên tay nón nô, gậy thui, bám hờ chờ

Gandhi đến sẽ ném vào, cốt làm nhục Thánh, Thánh sẽ thất bại, tay không trở ngay về Ấn.

Chuyến tàu chở Gandhi vừa ló dạng, bọn chúng chực sẵn. Giờ sau tàu bỗ neo cắp bến, hành khách lũ lượt xuống bờ. Chúng trổ mắt nhìn lên boong tàu tìm Gandhi. Kìa ông kia, che dù đó, một đứa trong bọn nói. Gandhi vô tình nào hay biết chúng phục kích mình. Tay che dù, tay xách valy từ từ đi đến. Đoàn người hăm hở, vật thủi cầm tay, chỉ chỏ nhau lăng xăng luôn miệng. Còn 50 thước, rồi 30 thước, rồi 15 thước, Thánh từ từ tiến đến chúng với gương mặt hiền lành phúc hậu. Đoàn người ấy im lặng, Thánh đi ngang bọn họ, bỏ trổ mắt nhìn Thánh từ đầu đến chân. Rồi thình lình không ai bảo ai, bén lên cúi đầu ú té chạy mất. Chỉ còn lại Ban Giám đốc, nhóm lãnh đạo, thay vì theo kế hoạch bả nhục Thánh, ngược lại chúng tiến đến trước mặt Thánh, cúi đầu chào Thánh một cách cung kính rồi xin phép công kênh hoan hô Thánh trên các nẻo đường. Bọn chúng đưa

Thánh đến nhà hàng thết đãi Thánh, tậu phong cho Thánh ở, hàng ngày thay phiên nhau săn sóc Thánh, đưa Thánh viếng các hàng xưởng của chúng. Chúng dạy Thánh tì mỉ về nghề dệt, may dệt. Sau mấy tháng ở Anh học dệt, Thánh nhận thấy tạm xong, cần hồi hương để lo nhiều việc quan trọng khác.

Trước ngày Thánh lên đường về nước, chúng thết Thánh một tiệc chia tay rất hậu và thú nhện: «Nghe tin Ngài sang Anh học dệt, để về nước khuêch trương nghề dệt ở Ăn, nếu ngày nào phát triển ngày ấy quyền lợi chúng tôi sẽ mất đi, vì tìm đâu ra bông mà dệt, nên chúng tôi chuẩn bị làm nhục Ngài hôm tàu vừa cập bến, để Ngài thất bại trở về. Chúng tôi hăm hở bao nhiêu, đến khi thấy Ngài chúng tôi lại tủi thẹn, tủi nhục bấy nhiêu. Chúng tôi rất hối hận vì đối với một bậc đáng tôn, đáng kính như Ngài mà lại đù nhục mạ. Chúng tôi lầm tưởng Ngài như lành tú khác. Ra khỏi nước họ trưởng giả phong lưu, ông nào cũng đầy da to béo. Miệng bô lô tuyên bố

thương dân yêu nước, nhưng kỳ thật vinh thân phì da, phong thê ấm tử, là mục đích cuối cùng. Ngài hoàn toàn khác họ. Chiếc dù dán nhấm, valy chuột khoét, áo vá, giày hả miệng. Chúng tôi cảm động nhất, thân Ngài tiêu tụy như bộ xương khô. Gura kinh đô Anh quốc rộn rịp lại qua các lành tụ quốc tế, lần thứ nhất chúng tôi thấy được một Tháuh nhân, một ân nhân dân tộc, một lành tụ gương mẫu, hy sinh cho quốc gia dân tộc. Ngài chịu khổ cho dân tộc Ngài hạnh phúc, còn họ sống trên xương máu, nước mắt của dân. Ngài đi thuỷ thủi một mình, họ tiền hò, bậu ủng. Mong Ngài nhận nơi đây tấm lòng thành thật quý mến của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị tặng ngài một số máy dệt tối tân, mong Ngài chờ phụ lòng chúng tôi.

Gandhi không dùng một lời nói mà cảm hóa được một số người nóng nảy, ích kỷ, hung hăng. Ông thành công mỹ mãn nhờ đâu?

Chúng tôi kính nhường quý báu suy gẫm. □

Vì Sao Công Chúa

HUYỀN TRÂN qua Hồi ?

* * PHẠM-VĂN-SƠN

NHÌỀU bạn đọc lịch sử nước nhà đã coi chuyện công chúa Huyền Trân dưới đời Trần sang Chiêm-thành gá nghĩa cùng quốc vương Chế Mân là một giai thoại. Quả vậy, chuyện này rất đáng khen là một giai thoại, nhưng hiều giai thoại này trên những khía cạnh đặc biệt của nó, số người đó chắc không nhiều lắm ngoại trừ các nhà chính trị và sử học đời xưa và đời nay.

Trước giai thoại này về cận đại Hoàng Thái Xuyên tức quận công Hoàng Cao Khải có bài thơ Đường luật bày tỏ nhiều

cảm tưởng sâu sắc như sau :

«Đời chác xưa nay khéo nực cười,
vốn đã không mất lại thêm lời.
Hai châu Ô-lái vuông ngàn dặm,
Một gái thuyền quyên dáng mẩy mươi ?
Lòng đỗ khen ai lo việc nước,
Mỗi son phải giống mãi trên
trên đời.
Châu đi rồi lại châu về đó,
Ngơ ngẩn nhìn nhau một lũ Hồi»

Vậy tự sự của giai thoại Huyền Trân ra sao mà có bài thơ này? Các sử chữ Nho của ta đều chép chuyện này và cũng coi nó là một sự kiện lịch sử quan trọng: Vào đầu thế kỷ 14 sau nhiều va chạm giữa ta và Chiêm-thành dội bên đã có một thời gian sống chung hòa bình và cả hai nước đều đang thụ hưởng một nền thái bình thịnh trị. Năm Tân Sửu (1301) vua Nhân Tôn đi đánh Ai Lao trở về thì đã tu tại An-Tử-Sơn (huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Yên) và cũng năm đó

CÔNG CHÚA HUYỀN TRẦN

Thượng Hoàng khoác áo cà sa sang Chiêm Thành du ngoạn. Ngài thấy quốc thể Chiêm Thành hùng mạnh, quốc vương là kè có tài có đức, dân chúng sinh hoạt vui vẻ liền nảy ra sáng kiến kết thân gia với người Chiêm, tức là gả công chúa Huyền Trần cho Chế Mân.

Xét nguyên ủy thì ý gả một nàng công chúa Việt Nam qua Chiêm không đơn giản như chúng ta tưởng. Nó là sự suy tính bay là một ý niệm đã có từ lâu đời trong đầu óc các nhà chánh trị Việt Nam không riêng dưới đời Lý (1010-1225) các vua chúa nhà Lý đã đặt ra vấn đề gả các công chúa cho các tù trưởng (các chúa) các dân thiểu số Mường, Thổ, Thái v.v.., Dân thiểu số như ta thấy là những sắc tộc bao quanh các vùng thượng du, tức là các vùng biên thùy. Họ có một ảnh hưởng khá lớn về vấn đề an ninh của quốc gia Việt Nam nghĩa là họ giữ các địa điểm then chốt, cõng ngó và vị trí chiến lược của chúng ta.

Ngoài ra, họ có thể là mảng lưới tình báo cho chánh quyền ta nữa. Nếu các đám dân này (ngày nay ta gọi là đồng bào Thượng), làm nội tuyến cho giặc thì các đồn ái của ta ở biên cương, không thể không tai hại và địch có thể nhờ họ mà có tin tức về chánh tình của chúng ta.

Ngược lại, nếu từ tư tưởng đến dân chúng Thượng theo về ta, họ sẽ giúp ta nhiều việc quan trọng : họ sẽ là tay, là chân, là tai, là mắt và là đám quan tiền phong chống giặc ngoài biên giới. Nói cụ thể hơn, miền Thượng và dân Thượng, là phần đầu của nước ta từ miền cực Bắc đến miền cực Nam.

Luôn từ Lý qua Trần, họ đã chứng minh sự lợi hại của họ : Nùng tôn Đản đã lãnh ấn đại tướng cùng với Lý Thường Kiệt dẫn đầu 10 vạn quân vượt qua đất Tàu đánh vào các vị trí chiến lược lớn nhất của nhà Tống (Khâm châu, Liêm châu), đó là điều hiển nhiên không ai chối cãi được. Một vài tướng lãnh khác,

CÔNG CHÚA HUYỀN TRẦN

trái lại khi Tống mang quân sang ta để phục thù, viên tướng vùng Thương du của ta là Lưu Kỳ bị kế phản gián của Tống ra hàng, nhiều khê động ở đây thay thế đổi chủ ngay tức khắc ; bọn Sầm Khánh Tân, Nùng Quan Lâm, Hoàng Kim Mân cũng dự hàng cù soái vùng Cao Bằng, Lang Sơn bị giặc dụ dỗ được cung làm ta mất hết luôn ảnh hưởng ở các miền cao nguyên Đông Bắc.

Sự lợi hại về Chiêm Thành cũng vậy. Năm 1283 quân Mông Cổ xâm lăng nước ta, tướng Toa Đô đánh vào Chiêm Thành tính dùng đất Chiêm làm bàn đạp, tiến vào nội địa của ta sau đó sẽ liên lạc với đạo quân từ miền Bắc Việt Nam kéo xuống, nhưng bị Chiêm Thành ngăn lại nên hậu phương của ta không bị sứt mẻ. Như vậy ta thấy rõ Chiêm đã đương nhiên thành một cửa ải cho Việt Nam chúng ta, vô tình hay hữu ý và nếu hữu ý là bởi họ ý thức được giặc Nguyên cũng có thể trở thành mối nguy cho họ, nếu Việt Nam bị thôn tính.

Ngoài ra trên phương diện cừu địch, Chiêm Thành, ông láng giềng phương Nam từ đầu Công nguyên đến cuối thế kỷ 17 đã tỏ ra đáng e ngại cho ta hết sức, nghĩa là khi ta thuộc Hán mặc dầu có quân trú phòng Trung Hoa đóng ở quận Nhật Nam (Thanh Nghệ ngày nay) Chiêm Thành cũng không ngán chuyện vượt râu hùm trước binh đội của vua Hòa Đế nhà Hán (102) trước CN) và sự ngang ngạnh của Chiêm cứ tiếp tục liên miên từ đời này qua đời khác cho tới đời các chúa Nguyễn là thời Nam tiến mạnh nhất sau này trước khi họ bị tiêu diệt.

Tóm lại thượng hoàng Nhân-Tôn đã nghĩ rất xa xôi theo chiều diễn tiến của lịch sử, theo kinh nghiệm về các cuộc hôn nhân chánh trị đời Lý mà áp dụng cũng một kế sách, nghĩa là về miền Bắc biên thùy mượn các ông phò mã người Thái, Nùng, Thổ bảo vệ đất nước, tại miền Nam giao hoà với dân Hồi cho được «vui vẻ cả làng» lại biến họ thành phần dân cùng bằng phương

thuộc kè trên..

Còn việc hứa gả Huyền Trân đã được Thượng hoàng tuyên bố nhưng khi Chế-Mân dẫn lễ cưới (bằng vàng bạc và các quý vật) sang Việt Nam, triều đình nhà Trần đã có nhiều sự bất đồng nên sứ bộ Chiêm suýt phải về không. Cuối cùng Việt Nam đòi Chiêm nộp sinh lễ bằng hai châu Ô, Ri (hay là Ô Lái) gồm phần đất từ Quảng Bình xuống đến sát Quảng Nam. Chiêm đành phải nhận lời. Sứ ta chép rằng Chế Mân «xin nộp» hai châu này làm lễ cưới, điều này đáng nghi lâm. Theo thiền ý sự việc này có lẽ không đúng, bởi Chiêm dại gì mà muốn mất đất tức là cái khôn ngoan này phát xuất ở triều đình nhà Trần thì phải hơn. Vì sao? Vì từ Đinh, Lê, Lý, Trần song hành với vần đê chống Bắc, phạt Nam luôn luôn còn vần đê nhân mẫn ở đồng bằng Bắc Việt được đặt ra và vần đê này cần phải giải quyết với Chiêm Thành bởi chỉ ở trên phạm vi lãnh thổ của Chiêm là còn đất ruộng bỏ hoang đê khai khẩn, đê trú ngụ và di

dân.

Giành đất sống với Hán tộc ở phương Bắc, rõ rệt ta không đủ sức, chỉ còn đường duy nhất là con đường Nam tiến. Về phía Tây, núi rừng Ai Lao cằn cỗi, ít phi nhiêu thì kiếm chác gì ở đây? Về phía Đông là biển cả, cũng hết vầy vùng!

Vua Trần nhân Tôn và các bề tôi trong khi đổi hai hai châu Ô, Lái quả là khéo tinh và đã nắm được đủ các thứ lợi cho quốc gia Việt Nam thuở ấy:

Hoàng Thái Xuyên viết:

*Lòng đỗ khen ai lo việc nước
Mỗi son phải giống mãi trên
đời.*

là đúng lâm. Chúng ta nói khéo tinh còn đê nhẫn mạnh rằng phải nghĩ nhiều lầm mới thành «khéo» bởi câu chuyện hồn nhân này khởi từ 1301 là năm tân sửu tới năm 1307 mới có việc người đẹp Việt Nam qua Hồi. Người ta đã tính quá kỷ luôn 6 năm ròng, các bạn thấy không? Nhưng rồi

trò trêu thay hương lửa giữa Chiêm vương và nàng công chúa Việt Nam nồng đượm chưa quá 1 năm thì Chế Mân tạ thế. Đáng lẽ theo tục Chiêm thành, vua qua đời, các hậu phải hỏa thiêu để chết theo tài Trần triều đã bày kế sai Trần khắc Chung kịp thời vô Chiêm già làm lễ phúng Chiêm vương rồi lập đàn chay ngoài bãi biển đê Huyền Trân ra cầu nguyện cho veng hồn nhà vua sau đó đánh tháo cho nàng xuống thuyền bay ra ngoài biển cả. Đến khi người Chiêm biết ra thì bóng hồng của Huyền Trân đã không còn vết tích ở ngoài khơi. Họ chỉ nhìn nhau mà ấm ức. Mỗi thù Việt Chiêm từ đó lại tái diễn và ngày càng thêm sâu đậm...

Ngày nay chúng ta còn được nghe một bài ca não nùng nói lên nỗi lòng của Huyền Trân công chúa xót xa một cuộc tình duyên không vừa ý nguyện nhưng trực tiếp tỏ rằng nàng sẵn sàng hy sinh cho đại nghĩa dân tộc. Đó là bài ca Nam Bình soạn theo điệu Chiêm Thành đến nay còn lâm ly, ai oán bên bờ sông Hương

giữa cung đàn, nhịp phách của các kỹ nữ xinh như mộng của đất Thần Kinh. Nguyên văn bài ca xin chép ra như sau:

*Nước non ngàn dặm ra đi,
mỗi tình chí?
Mượn mảnh son phấn, đèn
nợ Ô Ly.
Đắng cay vị, đương độ
xuân thì,
Số lao đao hay là nợ duyên
gi?
Má hồng da tuyết, quyết
liều như hoa tàn trắng
khuyết,
Vàng lộn với chi,
Khúc ly ca cớ sao mà
mường tượng nghệ thường?
Thấy chim hồng nhạn bay
đi, tình tha thiết.
Bóng dương hoa quỷ.*

*Nhắn một lời Mân quản,
nay chuyên mà như nguyên,
Đặng vài phản, vì lợi cho
dân,
Tình đem lại mà cắn,
Đắng cay trăm phần...*

*Chúng tôi ngừng bút ở đây để
kết luận rằng ông cha người*

CÔNG CHÚA HUYỀN TRÂN

Việt Nam chúng ta rất khôn ngoan trong cuộc tranh sống với lân quốc hùng mạnh, khi thì lấy binh đội là những thanh niên cường tráng phá ái, đánh dồn để bình Nam phạt Bắc, khi thì dùng mọi chước ngoại giao mềm dẽo để bảo vệ biên thùy, lấy tình cảm thay giáo mộc, biến thù thành bạn, cương nhu thay đổi bất thường khiến kẻ địch không sao lường được.

Xưa nay chỉ có việc đắp lũy xây thành để gìn giữ quốc gia chứ có đâu lấy má phẩn thay cho trường thành như các cụ đã làm ngót ngàn năm trước. Cái khôn ngoan ấy thật là đáng phục vô cùng. Phải chăng vì thế dân tộc ta mới còn tồn tại đến hôm nay và lịch sử đáng là những bài học khôn cho hậu thế ?

PHẠM VĂN SƠN

Chú thích : Đề có sự liên hệ tình cảm mật thiết Kinh Thượng vua Lý Thái Tô gả công chúa Kim Thành cho Châu mục Phong Châu thuộc tỉnh Sơn Tây, Phú-

Thọ bây giờ tên là Lê Thuận Tông và công chúa Trường Ninh cho Châu mục Thượng Oai (vùng Hòa Bình) là Hà thiện Lãm.

Chính nhà vua còn tuyển con gái Đào Đại Di ở châu Chân-Đăng (Hưng Hóa) về cung làm hoàng phi, như vậy việc lấy má phẩn thay trường thành quá rõ rệt là một chính sách và các cuộc hôn nhân kề trên đã nặng màu sắc chính trị. Các vua chúa kim, cồ, Đông, Tây đã áp dụng chính sách này đối với các lân quốc hùng mạnh, lịch sử từng ghi chép sự việc này kẽ ra không lạ, những ông cha người Việt Nam ta 10 thế kỷ trước đã sớm có ý niệm này thật là đáng khen vô cùng.

PENI-V

200.000 đv
400.000 đv
500.000 đv

Thuốc viên trù sinh loại mới PENICILLINE-V uống dễ dàng mà công hiệu như chich PENICILLINE - G



BUỒN MỒ CỐI

Buồn mồ côi, lẻ loi thân cây cỏ
Má đậm hơi sương, gió nhuộm bụi đường
Chiều ai, ai ngồi đó
Tôi vẫn một mình chọn nét yêu thương
Ráng nắng buồn tênh
Âm thanh que ngã
Tâm hồn lao bệnh
Thê xác lạc giữa tràng dương
Chơi voi hai tiếng chơi voi
Trong niềm lạnh ngắt
Băng giá tâm hồn
Cô đơn tôi vẫn cô đơn
Ai đi muôn ngả, riêng sầu cô liêu
Một buổi chiều lại một buổi chiều
Gió cây không rung,
Sương trời không rơi
Đè buồn với chữ mồ côi

TRẦN THANH THU

MIDWAY

THẾ CỜ LẬT NGƯỢC

hay lối rẽ của một trận chiến tranh tàn khốc và dai dẳng

● CAO-NGUYỄN-LANG

● Tại sao lại Midway ?...

KHI Midway được chọn làm địa điểm gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Việt-Mỹ để hoạch định thế cờ chung, giải quyết chiến cuộc Việt Nam. Cả thế giới hướng về Midway, chờ đợi những biến chuyển mới lạ, và coi đây như một lối rẽ quan trọng, quyết định vận mạng, và tương lai miền Nam, trong công cuộc chiến thắng Cộng Sản, tiến tới Hòa Bình.

— Nhưng, tại sao lại Midway ?

— Vì Midway là «nửa

đường» !...

Câu hỏi của nhà báo. Và lời giải đáp của Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc không làm thỏa mãn những khối óc tò mò. Bởi vì Midway không thể là «nửa đường». Nếu so sánh, chẳng đường của Tổng Thống Nixon, và Tổng Thống Thiệu, thì Tổng Thống Nixon phải đi xa hơn Tổng Thống Thiệu cả trăm cây số.

Đúng ra, khi nêu lên câu hỏi này, dụng ý của nhà báo, muốn nhắc đến ý nghĩa lịch sử của hòn đảo nhỏ, đã từng đem lại chiến thắng vang cho Mỹ

MIDWAY

trong kỳ đợt nhị Thế Chiến.

Chính ở Midway, trong hoàn cảnh cực kỳ cam go, Mỹ đã tận dụng sức mình, dè bẹp con khủng long Nhật Bản, ý thế thừa thắng tung hoành trên mặt bắc Thái Bình Dương.

Hồi đó Midway cũng từng được mệnh danh là «lối rẽ của cuộc chiến tranh Mỹ - Nhật trên mặt bắc Thái Bình Dương». Nói đúng hơn thì Midway đã tạo cho Mỹ một «thế cờ lật ngược» sau giai đoạn sụi sẻo, tưởng như tuyệt vọng.



● Sau Pearl-Harbour

Trong số những trận quần thảo giữa Mỹ và Nhật trên mặt bắc Thái Bình Dương, con khủng long Nhật Bản hầu như luôn luôn dành ưu thế. Nhât là, sau khi Pearl-Harbour bị tàn phá, Hải quân Mỹ lâm vào tình trạng kiệt quệ, không đủ sức tập trung,

đương đầu với sự tung hoành của Hạm đội Nhật.

Thừa thắng, Hải quân Nhật quyết định chiếm Midway, mở rộng tuyến phòng thủ trên mặt bắc. Đồng thời, có thể dùng hòn đảo nhỏ hé nầy, làm mồi nhử Hải quân Mỹ, tận diệt những lực lượng còn lại.

Ngày 4-6-1942, hạm đội Nhật dưới quyền chỉ huy của Đô đốc Nagumo, nhận lệnh Bộ Tham Mưu, trực chỉ Midway, thực hiện kế hoạch chỉ định.

Trước tình thế quyết liệt, Mỹ không thể để Midway rơi vào tay quân Nhật. Vả lại, mối hận Pearl Harbour bị tàn phá, cách đó sáu tháng, buộc Mỹ phải trả đũa, dù phải lao vào một cuộc «sinh tử», một ăn, một thua, một còn, một mất.

Chi mấy tiếng đồng hồ sau, ba hàng không mẫu hạm Yorktown, Enterprise và Hornet, dưới quyền chỉ huy của Đô đốc Fletcher, và Spruance đã có mặt ở Hải phận Midway. Bốn mươi mốt pháo phòng không cơ ở các hàng không mìn

hạm được phóng đi đợt đầu, không đem về một mây may thành công, mà hầu như bị hạm gǎn trọn vẹn trong trận không chiến với phi công Nhật.

Cũng do chiến thất bại này, sự kiên nhẫn của Mỹ đã phát giác được mục tiêu của các hàng không mầu hạm Nhật, mở đầu trận bão lửa khủng khiếp.



Những giờ phút nghẹt thở !

Lúc ấy là 9 giờ 2 phút. Trung úy Leslie, chỉ huy một phi đội gồm 17 pháo pháo cơ cất cánh từ hàng không mầu hạm Yorktown, hướng về tọa độ 2250-230°. Ở khu vực này, họ hy vọng có thể phát giác thấy Hạm đội Nhật, dưới quyền chỉ huy của Đề Đốc Nagumo.

Những phi cơ được trang bị bằng giàn phóng bom điện tử. Theo nguyên tắc, khi phi cơ lên tới cao độ 300 thước, các phi công có thể tự điều khiển tổng

bom vào giàn phóng.

Nhưng, một sút sét đã xảy ra, khi Leslie đang cần tự động. Anh bỗng thấy phi cơ nhẹ bỗng hẳn đi. Leslie vẫn chưa hiểu gì. Anh quay sang Holmberg, viên sĩ quan hoa tiêu điều khiển chiếc phi cơ bay ngang bên cánh trái, hất đầu ra dấu hỏi. Holmberg phác tay làm hiệu cho Leslie biết việc gì đã xảy ra vừa rồi : Thị ra trái bom 100 cân Anh, thay vì nhảy vào giàn phóng, đã nhảy tột xuống biển.

Ngay lúc ấy, chiếc phi cơ của Paul - Schlegel, bay bên phải Leslie, cũng gặp tình trạng tương tự.

Chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ, ngoài phi cơ của Leslie, đã có thêm 3 chiếc nữa bị trục trặc giàn phóng. Như thế là, trong số 17 pháo pháo cơ, chỉ còn lại được 13 chiếc gǎn bom, và có thể phóng được.

Mặc dù vậy, Leslie cũng quyết định sẽ cho phi cơ nhào xuống mục tiêu, yểm trợ cho đồng đội bằng hỏa lực trọng liên.

Khi đoàn phi cơ vượt lên tới cao độ 6000 thước, Leslie bỗng nhận thấy một vật khói đen kéo ngang phía chân trời. Nhìn chiều hướng của vật khói, Leslie có thể xác định : đó là những hàng không mầu hạm, thuộc hạm đội Nagumo, đương tiến về phía Bắc, xích lại gần vùng hoạt động của các hàng không mầu hạm Mỹ.

Lập tức, Leslie ra lệnh cho phi đội quay mũi về cánh phải, xiên theo hướng Tây Bắc.

Đúng 10 giờ 20 thì những hàng không mầu hạm Nhật bắn bắt đầu hiện rõ, chỉ cách ba phi đội Leslie chừng mấy hải lý.

Trong khi ấy, một phi đội khác cất cánh từ hàng không mầu hạm Enterprise, dưới quyền Mc Clusky, trung úy chỉ huy phi đội, lại bị đánh lạc hướng. Đoàn phi cơ này bay quẩn về phía Nam. Cho tới 9 giờ 30 không phát giác được gì họ vẫn luân-quản ở trong vùng.

Cũng may ! Trước đó hơn một tiếng, tiêm thùy định Nautilus đã phát giác được hướng di

chuyền của Hạm đội Nagumo. Sau một loạt thủy lôi phóng ra, nhưng không có hiệu quả, Nautilus phải chịu đựng những trái thủy pháo từ tàu Nhật phóng ra, đánh rút lui êm. Nagumo ra lệnh cho kỵ trục hạm Arashi dưới quyền chỉ huy của Đại úy Hạm trưởng Watanabé, quay hướng truy lùng tiêm thùy định Nautilus.

Sau một hồi sục sạo trong một vùng khá rộng trên mặt biển, không dò ra tung tích Nautilus. Watanabé cho chiến hạm mở hết tốc độ để bắt kịp đoàn chiến hạm của hạm đội.

Chính nhờ chiếc Arashi, của Watanabé, mà phi đội của Mc Clusky đã phát giác được mục tiêu kịp thời, lúc ấy là 9 giờ 55 phút.

Hai phi đội của Leslie và Mc Clusky từ hai bên đoàn tàu Nhật tiến lại gần hơn. Họ nhận rõ chiếc Arashi chuyền đúng với tốc lực khá nhanh về hướng Tây và bây giờ thì nó đương ở đằng sau chiếc Soryu. Chiếc Hyriu ở lùi thật xa về phía Bắc. Chiếc Kaga gẫu hơn, cũng vè

hướng Bắc nhưng vừa tầm với chiếc Soryu.

● Kaga ngụt lửa.

Mặc dù, ở trên mực độ khá cao trên không trung, Leslie cũng phân biệt được hình thù bề thế của chiếc Kaga với sức nặng 26.900 tấn, so với chiếc Soryu chỉ 10.000 tấn. Lẽ tự nhiên, mục tiêu ưu tiên của Leslie phải là Kaga.

Leslie cho phi cơ nhào xuống. Vài giây sau thì, Holmberg với trái bom 1000 cân Anh dưới bụng lao theo. Tiếp tục các phi cơ khác.

Chiếc hàng không mầu hạm dồ sộ in hẳn lên thật rõ trên mặt trực kính. Viên phì công còn nhận ra, khoảng 12 chiếc khu trục đậu sẵn trên cầu phi đạo. Một khoảng nắng vàng trải trên sàn tàu.

Leslie nhắm thật chính xác. Từ 3000 thước, hỏa lực trong liên bát đầu dội xuống. Cách 1200 thước thì các ống súng ngừng. Anh

cho phi cơ xiên ngang và bốc lên.

Từ đằng sau Holmberg nhìn rõ tia lửa của những lần đạn 50 từ phi cơ của Leslie bắn xuống thành những vệt dài trên cầu phi đạo. Holmberg nhào xuống đúng lúc, và cũng không kém phần chính xác. Sau khi trái bom phóng ra, một khối lửa đỏ rực bùng lên khoảng cầu phi đạo. Phi cơ của Holmberg rùng thật mạnh vì sức dội của trái bom nổ.

Những phi cơ khác tiếp tục nhào xuống. Ba tiếng nổ kế tiếp rung chuyền. Những mảnh sắt, kính, trên hàng không mầu hạm tung lên, xoay tròn trên không gian.

Essence từ những bồn chứa bị bể tung, chảy xối xả. Những phi công trên các phi cơ trên tàu không nhảy ra kịp đều trở thành mồi lửa ngay trên ghế bay.

Bọn binh sĩ và sĩ quan — Những tên nào còn sống sót nhảy ào ào xuống biển. Okada viên chỉ huy tàu bị chết thiêu trên dài chỉ huy.

Chỉ không đầy hai phút sau

cuộc oanh kích của phi đội Leslie, hàng không mầu hạm Kaga chỉ còn là một khối lửa trôi lèn bờ biển.

Trong khi đó thì phi đội của Mc Clusky gồm 37 pháo phòng không — *nhiều hơn Leslie* — chia làm hai toán, thanh toán hai mục tiêu : mầu hạm Akagi và Soryu. Lúc ấy vào 10 giờ 26 phút.

● Nagumo thảm bại — Thêm hai chiến hạm bị tàn phá.

Trong số hai hàng không mầu hạm Akagi và Soryu do phi đội của Mc. Clusky chia làm hai cánh tấn công, chiếc Akagi lánh phần đầu tiên.

Những trái bom 1000 và 500 cân Anh trút xuống. Một trái trúng mạn cầu tàu phía dưới. Một trái rót ngay bong vào hầm chứa, một số lớn phi cơ sửa soạn lên cầu phi đạo.

Những tiếng nổ rung chuyền. Trên mặt chục khối lửa đỏ rực

từ những bồn chứa dầu lan tràn. Những toán cứu hỏa cầm tử xông vào, nhưng những cột khói đen bốc lên phủ kín. Một số bị chết ngập giữa đám lửa. Một số khác chới với rót xuống biển.

Một trái bom khác nổ tung giữa cầu phi đạo. Những chiếc phi cơ cùng với bọn hoa tiêu trên tàu biến thành những mảnh thịt và sát vụn lấp ló tung lên không trung.

Mẫu hạm Akagi — Tàu chỉ huy của đề đốc Nagumo sau những giây phút tuyệt vọng, đã trở thành mồi lửa giữa Đại Dương.

Đại úy Doki, chỉ huy tàu và Phó Đề đốc Kusaka bó tay trước cảnh tan phá. Doki báo cáo lên Nagumo tình trạng cấp bách, và đề nghị Nagumo rời tàu. Nagumo gầm lên trong máy, và ra lệnh tìm mọi biện pháp cứu chữa. Nhất định không rời tàu.

Kusaka phai lớn tiếng giải thích trước cơn thịnh nộ của Nagumo :

— Máy vô tuyến trên tàu đã

hư, không thể liên lạc với các tàu khác được nữa. Xin Đề Đốc hãy rời khỏi tàu bằng xuồng cấp cứu sang một tàu khác, nếu chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu.

Nagumo như một kẻ điên dạo, nhất định không chấp nhận. Cuối cùng phó Đề Đốc Kusaka phải ra lệnh cho một số sĩ quan giữ chặt Nagumo, và lôi ông ta xuống xuồng cấp cứu.

Trong khi Akagi bị oanh tạc, thì mẫu hạm Soryu cũng không thoát số phận. Có điều, số phận của Soryu ngắn ngủi hơn hai chiếc tàu bạn. Ngay từ phút đầu những trái bom đã làm buồng máy tê liệt hẳn. Một lồ thủng khoét sâu bên hông tàu, nước tràn vào xối xả. Trên boong những đám lửa ngùn cháy.

Yanigimoto, viên Đại úy chỉ huy đứng ngay trên cầu tàu, quần áo, mặt mũi nám khói đen, những đám thủy thủ bị chẽ cháy, hoặc ngoi ngóp trên mặt biển, giữa những lớp dầu đặc quánh như bùn. Một khu vực hầm rẽ sóng ghé đến gần Soryu, cứu cấp các

thủy thủ sống sót, và yêu cầu Yanigimoto xuống khu trục hạm. Viên sĩ quan từ chối. Đến phút chót người ta thấy Yanigimoto chìm giữa đám khói lửa, và ông ta đã ca bản quốc thiều Nhật Bản trước khi gục xuống.



Sau trận oanh tạc, ba hạm không mẫu hạm Nhật Bản như ba hòn đảo lửa di động giữa biển trong nhiều giờ kế tiếp.

Tính ra, cuộc oanh tạc của hai phi đội Leslie Mc. Clusky chỉ chênh nhau trong vòng hai phút. Từ 10 giờ 24 đến 10 giờ 26 phút. Và cũng chỉ hai phút sau đó lực lượng của hạm đội Nagumo bị tiêu diệt tối 65%, gồm toàn hàng không mẫu hạm.

Khoi sự từ tham vọng chiếm Midway — trận đánh lịch sử này được kề như mở đầu một thế cờ lật ngược «giữa lực lượng Hải quân Mỹ» và Nhật Bản.



**SAIGON
LAI RÃI**

Lên Ruột !

● HOÀNG-THẮNG

ba chén chì còn hai. Hột vịt hai còn có.. một ruồi.

Đâu đã hết!

Đùng một cái, chả biết là do tin ở nơi đâu tung ra, bột, gạo và đường dắt tay nhau giăng dung giẻ lén đường... tăng giá.

T RONG khoảng một tháng nay, dân Saigon «được» lên ruột lu bù. Đầu tiên, các công chức và quân nhân «bị» gán cho cái «mác» sẽ lên lương vào đầu tháng 7-69. Ấy mới là sê, mà giá cả trên thị trường đã leo thang vùn vụt. Thật là khò! Mùi thơm phung phức của giấy mới loanh chưa thấy đâu, mà tai được nghe bà xã than thở, nào là: đường khan, sữa hiếm, gạo mắc. Ố là là, thôi thì dù thứ. Thế là có chuyện cơm ăn

Kè này là đàn ông nên cũng ít đề ý, đến giá cả cho lăm. Tuy nhiên, ở nhà cũng có sẵn.. nồi niêu, soong chảo, đè lò.. có hết tiền, thì nhà có sẵn 2 lít gạo «đầu cơ tích trữ» đem ra mà ăn trừ.. cơm hàng.

Đến khi ngó xem hàng tồn kho có còn không thì... hết. Đành phải ra tiệm mua 2 lít gạo khác và kẻ này rất lấy làm... sung sướng mà được trả tiền 38 đồng 1 lít gạo — cái thứ gạo mà lần trước kẻ này mua có 25 đồng 1 lít.

Thế là thế nào ?

Thảo nào, hàng ngày, khi đi làm, tôi có đi qua cửa một tiệm bán gạo (đại lý gạo của TCTT), lúc nào tôi cũng thấy gạo, than đầy ắp, nhưng đột nhiên tôi thấy chỗ chứa những bao gạo trắng trống trơn, chỉ có than đen là còn đầy. Thì ra gạo trắng lên giá chợ đen, nên người dân — lẽ dĩ nhiên là anh dân nghèo — mỗi lần mua, nhiều lầm cũng chỉ tới 5 lít gạo là cùng — đã bắt buộc phải mua nhiều hơn để tránh cảnh tuyệt thực bất đắc dĩ.

Riêng cái món than đen bị ẽ xưng ẽ xia là vì người ta ớn nó rồi, ớn từ thời than đe, than Cà Mau bị tắc tị nên người ta quay sang dùng bếp

dầu hôi, thêm nữa, nhiều nhà giàu, theo «thời trang» đã dùng bếp gaz, vừa sạch sẽ, vừa gọn ghẽ, vừa mát mắt tuy có lầm khi cũng nguy hiểm không vừa...: Mở hơi gaz mạnh quá, lại kèm thêm bên cạnh bếp gaz có một bếp dầu hôi sơ của đang hoạt động, thế là có một chuyện khiêng người bị phỏng dzô nhà thương cái rụp.

Cho tới bây giờ, mọi người mới rõ tại sao gạo lại khan hiếm và leo thang giá cả. Theo dân biều Võ văn Phát, chủ tịch ủy Ban Kinh Tế Hạ Viện — trong một cuộc tiếp xúc với báo chí ngày 10-8 đã tiết lộ lý do giá gạo tăng. Vì có tin của Hoa Kỳ cho hay trong tháng 7-69 sẽ có một cuộc tấn công mạnh của VC, do đó, chính phủ đã phải giữ lại số gạo tồn kho để phòng khi có biến mà tiếp tế cho dân chúng nên vì vậy mà có nạn khan hiếm và giá tăng giá gạo mấy ngày nay. Nay nguồn tin trên xem như không còn gì xác thực nữa (nghĩa là tin vjt) nên

SAIGON LAI RAI

chính phủ cũng đã cho giải tỏa số gạo tồn kho để cung cấp cho dân chúng.

Tuy gạo đã được tung ra nhưng giá cả vẫn chưa chịu xuống. Mấy thuở được lên, đợi gì mà xuống ngay, như thế đâu có... khoái.

Nhưng đối với dân ăn cơm là chính — còn mạt quá mới phải ăn «cơm tay cầm» — đã bị lên ruột thì lại mong xuống. Xuống ngay, xuống gấp !

Hết gạo tới đường, như chàng với nàng. Chàng đi cho thiếp theo cùng. Đi đâu ? Đi chơi ú đi tìm. Kẻ nấy thì nếp kỹ trong... Chợ đen, kẻ đi tìm thì vác thêm tiền để đi «chiêu hồi». Vậy mà có người còn bị... lừa nữa. Đã phải mua mắc, lại bị pha cám vô. Đường chộn lẩn với cám chắc cái tên chủ tiệm chèp phô nào đó, vì nó có sẵn «lòng thương người theo thời cuộc» nên nó mới cho người ăn đường ăn... cám !

Ăn cho no, uống cho ngọt giọng, rồi còn phom phom lên đường mà thi hành... nghĩa vụ

dạ dày chứ ! Ấy nhưng mà, thằng dân lại vấp phải có dụ của bộ Kinh Tế cấm nhập cảng loại xé 2 bánh, 3 bánh và cả 4 bánh nữa.

Xé đang mốc meo, nắm uốn đầy tiệm, đầy kho, vớ được món bở «Phân xuất quân bình» đã reo hò xuất đầu lộ diện. Nhưng chúng lại reo hò đến... điếc con ráy, khi chúng biết anh em, họ hàng, làng nước nhà chúng không được nhập địa Việt Nam nữa, nên tha hồ tác oai tác quái. Chúng leo thang lẹ như A Pô Lô dzậy ! Làm sao lôi chúng trở về khởi điêm ? Chắc phải nhờ các Khoa Hoc gia tại Houston Mỹ quốc ra lệnh cho chúng quay về ? Liệu có được chăng ?

Còn một vụ Lên Ruột nữa cũng không kém kinh khủng. Đó là vụ ông Mêo lại đi một đường dài dò la dò lẩn thứ hai.

Lần thứ nhất, ngày 21-10-1968, đã có nhiều ông. Nhiều bà bỏ mạng cùi vì dư giả

dô la đỏ. Mới hôm trước còn giá trị ra rít, vậy mà sau ngày 21, chỉ còn cách đem dán lên tường coi cho vui mắt. Nhưng sức mẩy mà vui. Râu thẩy mồ ! Đang giàu thẩy mồ, chỉ đòi một cái thành ra râu thẩy mồ. Thật là đau hồn hoạn. Rồi bây giờ lại... sao y bản chính ! Lại lầm anh, lầm chị chết... ngắc. Chết mà không dám kêu ca không dám phản đối. Nhưng khốn hối kêu ca với ai, phản đối ai ? Chẳng lẽ kêu ca với nhà báo ? Kêu ca, kè khò với nhà báo đè

ăn cái giải gì ?

Mèo đã chẳng tuyên bố thẳng thừng là dô la đỏ chỉ có giá trị với quân đội Mỹ và nhân viên dân sự Mỹ thôi cơ mà ! Ai bảo các «người» tham ?

Nhưng dù sao, riêng cá nhân tôi cũng có đôi lời chia buồn với những người đã có quyền giữ dô la đỏ mà không có quyền đòi nó, nhất là người đó lại là phái.. đẹp !



THƯ LÂM ĂN THƯ QUÁN

231 - 233, Phạm-Ngũ-Lão — SAIGON

Điện-thoại : 25861

NHÀ IN — XUẤT BẢN — CUNG CẤP VẬT DỤNG VĂN PHÒNG
CÓ XƯỞNG MÁY CUNG CẤP PHÙ HIỆU, CỜ HIỆU ĐOÀN.
NHÃN CỒ ÁO (ÉTIQUETTES) MÀU ĐẸP, BỀN, KHÔNG PHAI
Gởi tiền thanh toán xin chuyên vào Trương-mục Bưu-diện

Saigon T/TM 2.701 THƯ LÂM ĂN THƯ QUÁN

NON NƯỚC MIỀN NAM

TỈNH KIÊN-GIANG

LÊ-HƯƠNG

KIÊN Giang, địa danh mới của Rạch Giá nằm trên bờ vịnh Thái Lan, giáp ranh với Cao Miên, xưa kia là vùng đất hoang nhè phù sa sông Cửu Long bồi đắp, ước lượng chung mỗi năm hơn một ngàn triệu thước khối.

Năm 1944, sau khi nhà khảo cổ Pháp Louis Malleret tìm được di tích hải cảng Óc-Éo ở xã Mỹ lâm, quận Kiên Thành, người ta cho rằng vào thế kỷ thứ 1 Dương lịch, lánh thò này thuộc vương quốc Phù Nam, và Óc-Éo là một thị trấn ở sát bờ biển, lúc bấy giờ vịnh Thái Lan còn ăn sâu vào lục địa đến 25 cây số.

Cuối thế kỷ 17, lúc người Việt tiếp tục vào miền Nam định cư,

tỉnh Kiên Giang vẫn chưa được khai thác, nhiều nơi còn sinh lầy, dày đặc những rừng tràm, cây bần, rừng dừa nước, rừng choại, dương, sậy, đê. Khi thủy triều lên, các loại ghe nhỏ, xuồng, bơi trên lạch nước vào đồng ruộng, hai bên đầy lau và cỏ. Khi thủy triều xuống, lòng rạch cạn, trơ ra toàn bùn !

Năm Giáp Dần 1674, Mạc Cửu người ở huyện Lôi châu, tỉnh Quảng Đông, bên Trung Hoa, không thần phục vua Khang Hi nhà Thanh, cùng bộ hạ lưu vong sang Việt Nam. Chúa Nguyễn-phúc-Tần cho vào khai thác vùng Hà Tiên, lúc ấy còn gọi là Mang Khảm, nghĩa là Thành Thơm. Mạc Cửu mở sòng đánh bạc, lập phòng thu thuế

lấy tiền chiêu mộ những lưu dân lập ra 7 xã : Phú Quốc, Long cơ, Cần bột, Vũng Thơm, Rạch Giá và Mang Khảm. Năm Mậu Tí (1708), Mạc Cửu thân đến Phú Xuân dâng biểu xin đem đất bảy xã của mình khai phá qui phục Nam Triều. Chúa Nguyễn ưng cho và đổi tên đất Mang Khảm lại là Hà Tiên trấn, phong cho Mạc Cửu chức Tòng Bình về giữ trấn Hà Tiên. Mạc Cửu lo xây đắp thành quách và đặt quan cai trị các quận huyện, mở thêm đất đai, nhân dân ngày thêm tùng mít. Trấn Hà Tiên dần dần mở mang, thanh thế lấy lừng hơn trước.

Nhưng theo ông Đông Hồ viết theo gia phả họ Mạc trong tập *Hà Tiên Mạc Thị Sử*, thì Mạc Cửu lìa quê hương năm 1671, Tân Hợi niên, hiệu Vinh Lịch thứ 25, sang nước Cao Miên, bấy giờ còn gọi là Chân Lạp. Người Tàu sang buôn bán ở Chân Lạp rất nhiều, họ Mạc cũng theo trong các người ấy rồi dần dần cầu thân với các quan

Cao Miên và nhờ đưa vào yết kiến vua Nặc Ông Nộn (Angnon). Mạc Cửu là người thông minh, linh hoạt nên được vị Quốc vương yêu dùng ngay. Ít lâu sau, Mạc Cửu xin khai khẩn đất Mang Khảm để mở mang bờ cõi và thâu giữ thuế vụ cho nhà Vua. Nặc Ông Nộn ưng cho và phong làm chức «Óc nha» bằng chức Tri phủ. Năm Giáp Dần 1674, nước Chân Lạp có kẻ bầy tôi tên Nặc Ông Đài làm phản, trốn sang cầu viện binh Xiêm la về đánh vua Nặc Ông Nộn. Quân Xiêm la xua binh vào đánh Mang Khảm, Mạc Cửu chống cự không nổi, đưa thơ cầu cứu với vua Chân Lạp, chưa được binh tiếp thì đất Mang Khảm đã mất. cả gia quyến Mạc Cửu đều bị quân Xiêm la bắt giữ. Vua Xiêm biết Mạc Cửu là người có tài, muốn giữ lại giúp việc mới dùng lời úy dụ và trọng dâng. Không thể làm gì khác hơn, Mạc Cửu đành phải ở lại nước Xiêm la, tìm chước đút lót các quan, xin Vua cho ra ở đất Vạn Tuế, một hòn đảo ở cách xa kinh đô, để buôn bán. Vài năm sau, nhân nước

Xiêm la có nội loạn, anh em Hoàng tử tranh nhau kế vị, không ai lưu tâm đến mình, Mạc Cửu bèn đem gia quyến và kè tùng dân cùng bị bắt khi thất Mang Khảm trước kia chạy về Trùng Kè, nay gọi là Réam ở đất Miên, phía Tây Bắc Mang Khảm. Đất Trùng Kè hẹp, nhân dân theo đồng, không thể ở lâu được, nên ít lâu Mạc Cửu về Mang Khảm để lo toan sự khôi phục. Lúc ấy, có kẻ mưu sĩ là Tô Quân bàn rằng :

— Người Chân Lạp tinh túng hèn nhát, nhu nhược, lại đất Mang Khảm là đất hải tần, tất có ngày đối lúy với Xiêm la, ngộ có khuynh nguy, họ không thể bảo trợ được, chỉ bằng thần phục về với Nam Triều để cho có chỗ ỷ lại vững vàng là hay hơn.

Mạc Cửu nghe lời. Mùa thu háng tám năm Giáp Ngọ (1714), đời vua Lê Hiển Tôn, Hiếu Minh Hoàng đế năm thứ 24, đương thời là Tô quốc Công Nguyễn phúc Chu, Mạc Cửu từ trấn hướng thọ 81 tuổi. Chúa Nguyễn truy phong trước khai trấn Thượng trụ quốc Đại tướng quân Cửu lộc hầu, và phong cho con trai

qui phục Nam Triều. Chúa Nguyễn ưng cho và đổi tên đất Mang Khảm lại là Hà tiên trấn, phong cho Mạc Cửu chức Tổng Bình về giữ trấn Hà Tiên lại ban ăn triện, mang mạo và cho người đưa về trọng hậu.

«Hà Tiên», hai chữ tên trấn của chúa Nguyễn cải đặt đất Mang Khảm, không biết nguyên thủy nghĩa như thế nào, chứ theo lời truyền khẩu thì vào những đêm thành vắng trên sông ở đây (tức là Đông Hồ và cửa thông ra biển Kim Dữ bây giờ) có các vị tiên nữ hiện xuống chơi, bày ra cuộc du hồn; cả một vùng ai cũng nghe có tiếng tiêu dịch, sinh ca. Vì thế mới đặt là Hà Tiên, lấy nghĩa chốn có tiên nữ đến chơi trên sông.

Ngày 27 tháng 5 năm Ất Mão (1735), đời vua Lê Túc Tôn, Hiếu Minh Hoàng đế năm thứ 11, đương thời Nguyễn phúc Trú, Mạc Cửu từ trần hưởng thọ 81 tuổi. Chúa Nguyễn truy phong trước khai trấn Thượng trụ quốc Đại tướng quân Cửu lộc hầu, và phong cho con trai

là Mạc Thiên Tích làm chức Tổng binh Đại đô đốc giữ trấn Hà Tiên thay cha.

Bấy giờ những quận huyện giáp với đất Chân Lạp thường bị thổ dân đánh phá luôn vì oán giận họ Mạc đã cướp lấy đất cát của họ. Năm 1739, tên giặc Nặc Bồn theo đường Sài Mạt đến xâm phạm miền Bắc trấn Hà Tiên, Mạc thiên Tích đem binh đánh dẹp, Nặc Bồn thua rút về nước, từ đây không dám dòm ngó đến trấn Hà Tiên nữa. Mạc Thiên Tích, mặt Bắc thì lo chống cự với người Chân Lạp, còn mặt Nam thì chiếm cứ khai thác về miền duyên hải được thêm bốn huyện nữa.

— Long Xuyên, là Cà Mau ngày nay.

— Kiên Giang, là Rạch Giá

— Trấn Giang, thuộc miền Cần Thơ

— Trấn Di, thuộc miền Bắc Liêu, Bãi Xàu.

Xem thế, tỉnh Rạch Giá được

thành lập sau tỉnh Hà Tiên mà bây giờ thì Hà Tiên lại trở thành một quận của Rạch Giá, do ý định của Ngô đình Diệm.

Danh từ *Rạch Giá* phát xuất do con *rạch* chảy ra biển hai bên bờ có rất nhiều cây *giá*. Thuở ban sơ nhân dân chọn địa điểm này lập chợ để nhờ thủy lộ vào đồng bằng làm ruộng và ra khơi đánh cá. Người ta gọi nôm na theo tên địa hình, địa vật và thành danh luân. Khi người Pháp chiếm miền Nam họ cũng dùng làm tên tỉnh đến bây giờ. Ngoài ra một số đông người Chân Lạp thời ấy lại đặt một tên khác là *Kramuôn So* nghĩa là *Sáp Trắng* lấy theo loại sáp màu trắng của loài ong hút mật bông cây *giá* làm ò. Chỉ có nhụy bông cây giá loài ong mới làm ra sáp trắng mà thôi. Danh từ *Kramuôn So* vẫn được người Việt gốc Miên gọi cho đến ngày nay.

Rạch Giá trước sự đổi thay

Quân Pháp chiếm hết miền

Nam đặt chế độ thuộc địa, chia làm 21 tỉnh — Hà Tiên là tỉnh địa đầu. Rạch Giá được tách rời khỏi Hà Tiên thành một tỉnh riêng biệt, có lẽ vì thuở ấy thực dân chưa đắp đường xe chạy từ Rạch Giá đến Hà Tiên, hoặc vì địa thế của tỉnh Hà Tiên quá rộng. Người ở Saigon muốn đi Hà Tiên phải qua Châu đốc, Tịnh Biên, sang Cao Miên đến quận Kompong Trach thuộc tỉnh Kampot rồi theo quốc lộ số 17 trở xuống Hà Tiên ! Người ở Rạch Giá đi Hà Tiên bằng ghe biển.

Dưới thời đệ nhứt Cộng hòa ngày 3-1-1957, Hà Tiên trở thành một quận của tỉnh Rạch Giá, đổi tên là Kiên Giang, gồm đảo Phú Quốc và hơn 30 hòn đảo và quần đảo rải rác theo vịnh Thái Lan. Phần nằm trên đất liền phía Đông Bắc giáp tỉnh Cát Tiên, An Giang, Phong Dinh, phía Đông Nam giáp tỉnh An Xuyên, Chương Thiện, phía Tây và Tây Nam giáp vịnh Thái Lan và tỉnh An Xuyên, phía Tây và phía Tây Bắc giáp xứ Cao Miên và vịnh

Thái Lan. Diện tích phần này ước lượng 558.740 mẫu tây, phần các hòn đảo ước lượng 80.000 mẫu tây, riêng đảo Phú Quốc lối 60.000 mẫu tây. Tỉnh có 7 quận : Kiên Thành, Kiên Tân, Kiên Bình, Kiên An, Kiên Lương, Hà Tiên. Phú Quốc, 7 tổng : Kiên Hảo, Kiên Tường, Thanh Tân, Ngọc Hưng, Thanh An, Thanh Biên, Hà Thanh Bình, và 40 xã. Trước kia chánh quyền có chọn một vị Chánh Tòng cho mỗi Tổng, nhưng hiện thời các xã làm việc trực tiếp với quận. Chánh tòng xin nghỉ hoặc về hưu không có thay thế nữa. Hòn Tre và Hòn Sơn Ráy được xáp nhập vào xã : Hòn Tre thuộc về xã Vĩnh thành Vân, quận Kiên Thành, Hòn Sơn Ráy thuộc xã Lại Sơn, quận Kiên An. Những hòn đảo ngoài khơi quận Hà Tiên, vì không có người ở và không có lợi tức nào thu hoạch nên bỏ hoang. Thế nhưng chánh phủ Cao Miên gây hấn với ta cũng vì mấy đảo ấy. Họ cho là đất đai của họ mà ta cướp lấy ! Có lần họ kéo quân đổ bộ lên một vài đảo, dựng cờ...

rồi rút về vì không thể ở được ! Tuy nhiên trên phương diện chính trị họ liệt kê vào danh sách những yêu sách về vấn đề biên giới giữa họ và ta !

Đất đai trong tỉnh phần nhiều do sông Cửu Long mang phù sa bồi đắp hàng ngàn năm trước nên đồng ruộng rất tốt, vườn tược xum xuê. Dọc theo bờ biển và trong vịnh Thái Lan có nhiều núi dồi và hòn đảo nhỏ bằng đá hoa cương loại đá gọi tiếng Pháp là Granit. Trong quận Hà Tiên có nhiều ngọn dồi đá hoa cương theo chiều hướng Tây Bắc xuống Đông Nam. Ở các thung lũng vùng Cao nguyên Sà Mạt có cát vàng, đất sét màu đỏ có chất sét. Trên dãy núi từ Đông Bắc đến Tây Nam có chất phún thạch, loại đá vôi của hỏa diệm sơn thời xưa chuyền động tạo thành núi Đá dựng. Thạch động Bà Hòe, Thị Vang, Núi Tiầu, chùa Hang. Ở quận Kiên Lương, những ngọn dồi phún thạch ấy được khai thác làm xi măng gọi là xi măng Hà Tiên. Trong quận Kiên An và Hiếu Lê

vùng U Minh có than bùn là chất than do những thân cây bị chôn dưới đất hàng trăm năm. Trên Phú Quốc (cách quận Hà Tiên 70 cây số, cách tinh ly Rạch Giá 130 cây số) có sa thạch (grès), đá vôi và nhiều mỏ huyền thạch (jade) rất quý.

Dân số trong tỉnh kè cả già tiề theo số kiểm tra trong tháng 2 năm 1964, là 359.056 người gồm có 276.307 người Việt Nam, 68.062 người Việt gốc Miền, 22.050 người Việt gốc Hoa và 5 người ngoại quốc tạm trú. Tỉnh lỵ Rạch Giá được thành lập hơn 150 năm nay, do người Hoa kiều tạo nên. Tông số người Việt gốc Miền trong tỉnh cũng quan trọng như ở các tỉnh miền Tây, nhất là số người ở giáp giới Cao Miền trong quận Hà Tiên. Người Việt gốc Miền có hai tổ chức riêng biệt trong đời sống của họ như về mặt Tôn giáo có Hội đồng kỷ luật Sư Sái và mặt xã hội có Ban Quản trị Cư Sí đè trong nom lân nhau, Đây là những tổ chức đã có từ thời

Pháp thuộc, lúc họ còn được liên lạc với Cao Miền mà Chính phủ Việt Nam Cộng hòa hiện nay vẫn phải tiếp xúc với họ qua các tổ chức ấy trong những chiến dịch vận động, tuyên truyền. Nhưng riêng ở tỉnh Kiên Giang, Ban Quản trị Cư Sí Việt gốc Miền thành lập ngày trước đã ngưng hoạt động rất lâu dưới thời Đệ nhất cộng hòa, chỉ có Hội đồng kỷ luật Sư Sái làm cơ quan liên lạc giữa chính quyền địa phương và các giới người Việt gốc Miền Mai đến năm 1967 các vị nhân sĩ, thân hào Việt gốc Mien mới thành lập Ban quản trị mới.

Những điểm nổi bật nhất của Rạch Giá

Ngoài sự sinh hoạt không khác các tỉnh toàn quốc, Rạch Giá còn có một vài điểm đáng ghi trên vài phương diện mà ta có thể cho là nổi bật nhất.

Về ngành tài nguyên, cũng khai thác ruộng, vườn, sông biển thu hoạch tất cả lợi tức

thiên nhiên như lúa gạo, ngũ cốc, cây ăn trái, cây kỹ nghệ, cá, hải sản v.v.. Tại chợ Rạch Giá có hai nhà bán cá, một nhà bán cá sống, một nhà bán cá biển chúng tôm bao thu lợi cả hai mặt. Cá sống, cá đồng thì đủ bán trong tỉnh, làm khô, làm mắm, còn cá biển thì xuất cảng sang Tân gia Ba, Mã Lai. Theo cà tiền, hiện thời ngư phủ dùng ghe gắn máy, dụng cụ tân thời để đánh cá ngoài khơi được nhiều hơn và nhanh chóng hơn.

Trước đây, người Pháp có lập đồn điền cao su ở Phú Quốc vào năm 1940, ở vùng núi Khu Tượng, núi Ông Lang, rải rác trên các đảo như vùng cửa Cạn, Suối Mây, Cửa I ấp, Suối đá, xóm Kè, Dương Đông. Núi Tượng và tại các triền dồi vùng Hà Tiên, nhưng vì tình hình khói lửa mà phải bỏ dở đến ngày nay.

Cũng tại đảo Phú Quốc về phía Nam người Pháp có trồng dừa trên 190 mẫu tây và ở Bãi

Vòng trên 40 mẫu, nhưng đồng chịu chung số phận với Cao Su. Hiện thời lại cù lao Tắc Cậu thuộc quận Kiên Thành ngành trồng dừa được phát triển mạnh mẽ trên một diện tích 90 mẫu. Dừa nẩy nở rất tốt, huê lợi dồi dào.

Nguồn lợi về tiêu cung khá quan trọng, ở Hà Tiên có 10 mẫu, ở đảo Phú Quốc có 140 mẫu, hàng năm thu hoạch lối 300 tấn tiêu hột.

Kế đến là khóm. Khóm trồng nhiều nhất ở cù lao Tắc Cậu, quận Kiên Thành và ở vùng U Minh Thượng, quận Hiếu Lê. Tổng số sản xuất hàng năm trên 5 000 tấn, có khi tại địa phương đồng bào tiêu thụ không kịp phải bán rất rẻ (5đ một giò cần xé !) hoặc thảng nước màu đê dành.. kho cá ! Nếu tại Rạch Giá có một nhà máy vô hộp khóm như ở Mã Lai thì nguồn lợi trong tỉnh sẽ tăng nhiều thêm.

Nồi bật lên hết là huyền thạch và dồi mồi, tại nguyên không tinh nào có. Huyền là một chất than tinh khiết, chắc, rắn, màu đen mượt và nhẹ, ở giữa núi Chúa và núi Hàm Rồng phía Bắc đảo

Phú Quốc. Huyền dùng làm vòng deo tay, bông tai, cà rá, mài giây chuyền, chuỗi hột, tràng hạt, tượng Phật nhỏ để deo, ống điếu, cán viết, dao rọc giấy.

Dồi mồi là một giống rùa, mai khum có 13 miếng vảy dày có nhiều đốm trắng vàng hay đỏ hoặc xám đen, sống tung đòn doc theo các hòn đảo gần bờ biển ngoài khơi quận Hà Tiên. Vảy dồi mồi dùng làm các đồ trang sức như : quạt, hộp thuốc, hộp phấn, vòng tay, cà rá, lược móng đòn, muồng nĩa. Người ta cũng làm dồi mồi nguyên con để treo chơi bằng cách khoét lỗ hét ruột gan, dồn gòn vào.

Trên phương diện xã hội, Rạch Giá đã tiếp nhận hai nhóm người định cư, một là đồng bào miền Bắc vào ở Cái Sản, hai là Việt Kiều ở Cao Miên về ở U Minh. Đồng bào Cái Sản được hưởng mọi điều sung sướng từ ngày thành lập khu định cư (1955) đến ngày nay. Trái lại Việt Kiều hồi hương vào đầu năm 1957 phải chịu vất vả vì làm ăn thất bại tại xã Tân Bằng đến nỗi phải bỏ đi Thủ Sơn (Kiên Giang), Năng Gù (An Giang), Tràm Chim (Kiên Phong), Đất Hứa (Hà Tiên), Gia Kiệm (Long Khánh).

NHẬT KÝ CHIẾN SĨ



I.—Từ chuyện con cá mồi..

● NGỌC-TUYEN
KBC 4277

NGÀY xưa, mỗi lần biển được mùa, mẹ tôi thường đi mua từng mớ cá mồi để dùng bữa. Không phải là món ăn chính của gia đình, nhưng vì nhà tôi hơi nghèo, nên những thím cá thu, cá ngừ, cá đồi ít đến viếng thăm hơn nó. Tuy đơn sơ, mộc mạc, mẹ tôi vẫn làm cho tôi thèm con cá mồi lắm.

Đưa từ chợ về, bà đem từng chú đặt lên thớt, cắt bỏ đầu xương xương của nó rồi đánh vảy sạch sẽ, đoạn mổ bụng loại bỏ cái bao tử đen đen và cắt chiếc đuôi chữ V đi. Rửa cá sạch

sẽ, để ráo. Bà kho khô nó và không quên rắc đều một lớp bột nghệ vàng sau khi đã nêm mắm vừa đủ mặn. Ngồi cách bếp một bức phản tre, tôi đánh mùi thơm của nó để nghe chiếc bao tử rạo rực.

Từ miếng cơm một đệm một miếng cá mỗi vàng chái, tôi dùng bữa một cách thoải mái. Chính bữa ăn có món cá quen thuộc đó, tôi đã làm hao hụt thêm ngân quỹ gia đình một chén cơm. Nhìn tôi ăn ngon lành, chắc mẹ tôi sung sướng lắm.

Rồi mỗi lúc bà đi vắng, chỉ tôi thay vì kho, đem chú cá mỗi đặt lên mói thận hồng. Nước cá rỉ giọt xèo xèo và lớp vảy ngoài bắt đầu đổi sang màu than người. Bấy giờ tôi không giàu được về thèm thường nữa. Nước hột tuong ra âm ỉ, dai dẳng. Tôi nhẹ nhẹ, kiên trì nuốt vào nhưng rồi không bao giờ dứt được. Cho đến khi chú cá chín đều, chỉ bóc vỏ ngoài, chú cá mỗi lại trắng trẻo và bốc mùi thơm phức. Tôi báo hức tội cùng màu trắng của

thịt cá mỗi. (Bây giờ, nhiều lúc tôi đã đổi chiều ước muốn qua những hình thức khác, chẳng hạn như nhìn cái nõn nà, trắng bóng của vật thể sống động, duyên dáng chúng ta khao khát nhiều hơn phải không các bạn). Nhưng thuở ấy, với mói tuổi lên tám, tôi chỉ ưa thích một cách giản dị, thực tiễn như thế thôi. Kèm với ít muối tiêu, chỉ đã cho tôi một món khoái khẩu nhất trong khoảng ngày thơ ấu.

Theo thời gian lớn lên, tôi đi vào những cuộc sinh hoạt của xã hội và bằng quên đi cái thú nhấm cá mỗi của mẹ và chị ban phát.

Vào năm theo học chương trình đệ Nhị đệm của một hội Văn hóa Bồ tát, qua cái «gout» ăn chơi của Tân Đà trong sắc vỏ, cái dư vị cá mỗi ngày ấy sống lại trọn vẹn trong tâm thức tôi. Tôi khao khát, thèm muỗn như nguồn văn chương hào hoa của chàng thi sĩ họ Nguyễn nhưng nào toại nguyện được vì tôi đâu còn gần mẹ, chỉ tôi như trước kia để thưởng thức nó.

Gì ở đây, vào Quân trường, một bà mẹ thứ hai lại nuôi tôi bằng món cá hiền lành ấy.

Tuy không được kho nghệ hoặc gói ghém bằng hạt muối tiêu nhưng thay vào đó, mấy chú mỗi được chiên với bột giòn và có gia vị ít mui tôi. Có điều là ở đây, chú lợa, chú bé, mọi chú đều còn đầy đủ cả đầu lỗ đuôi. Món chiếc đuôi bỏ xuống bàn, tôi liền ướm đến những câu dùa của các bạn hữu :

— «È, mày, sau chín tuần rồi mày có được chiếc đuôi mỗi trắng hay chỉ là một cánh gà chiên bơ!»

Đúng lầm các bạn à! Nếu mở thêm khẩu giác, chiếc đuôi này có hình thù cấp hiệu mà mai đây khi tôi nghiệp, các bạn được gán vào vai áo Chữ V «đuôi cá mỗi» được rút gọn từ tiếng «Victoire» hay «Victory», mang nó thì vinh dự lắm đấy chứ phải không các bạn?

Ăn món cá ở quân trường Đồng Đế này, vị giác tôi có thấy

khác xưa nhưng những kỷ niệm cũ đã đánh thức tôi lòng nhớ thương mẹ và chị. Và vì thế mà tôi ăn cơm tại nhà bèn rất ngon trong bữa có nó.

Để kết thúc, tôi xin nhại lại lời xưa rằng : «Phi cá đổi bát thành Trung-sĩ» để chúc các bạn một bữa cơm ngon tại nhà bèn nhé!

... đến chuyện lính ngủ trong giảng đường

Một đứa bé ngủ vô tư trong chiếc nôi xinh xinh. Nhìn giấc ngủ ấy ta thường vô kẽ,

Một cụ già ngủ điềm tĩnh trên đì-văng, tiếng ngáy đều đều, nhịp nhàng khiến ta mơ ước một lần thực hiện.

Chàng thanh niên kia, sau khi hoàn thành một tác phẩm văn chương, ngồi lưng trên ghế bô, thong thả đi vào giấc ngủ êm đê đã giấc, chàng ta sẽ tiếp tục nặn ra thêm một đứa con tinh thần.

Hãy xem người đẹp kia đang

thả bồn tha thoát vào cơn mộng sau một chiều bát phô thơ mộng với người yêu. Thoải mái lắm. Đôi môi mộng đó thỏa mãn ấp yêu. Bộ ngực căng tròn thư thả đầm nhịch. Thoáng nhìn cái dáng điệu ấy đẹp và ngọt biết mấy !

Trong một lớp học cấp Tiểu. ta hãy quan sát một nam sinh 11 tuổi ngủ gà ngủ gật trên bàn. Ông thầy vung tay múa chân đè cổ diễn tả đúng địu bộ một viên đồng tướng trước ba quân trong bài tập đọc. Mặc kệ lời ra lời vào, thằng nhỏ chả nghe cái gì, cứ lập đi lập lại hoài cái gục gác đầu của vị tướng soái kia đang cười ngựa !

Nhưng không đáng trách. Nó cần giấc ngủ để lớn, để thăng bằng hóa cơ thể sau những giờ dài dằng dặc học tập mà ông thầy kia quên đi cái phần tâm-sinh-lý trẻ dã kéo dài sự căng thẳng trí não đối tượng.

Hướng vào giảng đường Quân đội ta khám phá được gì ? Phải chăng là trạng thái mê ngủ của một số binh sĩ trong những giờ

học tập lý thuyết . Bài thuyết trình của Huấn luyện viên hấp dẫn hay không trối kệ, các cậu đã tán thưởng và gật đầu đồng ý lia lịa. Thế cho nên trong hàng ngũ lính mới đặt bày ra năm cách ngủ : ngủ đứng, ngủ đi, ngủ ngồi, ngủ nằm và chót hết là ngủ nơi lính phòng. Rồi mỗi cách ngủ được anh em khai thác triệt để.

Giờ sinh hoạt Đại đội, ai sinh hoạt mặc ai, chàng ngủ im lìm như bức tượng bán thân trong cái nhấp nhem của bóng tối Buổi sáng chào cờ, ngay trong hàng ngũ, khóa - sinh trưởng hô : «ngiêm», hàng hàng lớp lớp im phẳng phắc thì một khẩu súng rơi xuống đất. Chú lính cúi xuống nhất, mặt đỏ bừng hổ thẹn vì chót ngủ tại hàng.

Thuật ngữ trang điểm áp dụng vào đây mới thật tài tình Ngay nơi bàn đầu giang đường, anh lính thôi miên huấn luyện viên đến nỗi cặp mắt thao láo nhìn mà hồn thi vút mây xanh ! Cũng có những kẻ chép bài nhưng đây là một lối chép bài

bịp. Nếu tinh ý xem sổ tay của họ thì chỉ thấy những trang chữ trắng hoặc già có thì toàn là lỗi chữ Mâ-lai, Cam-bốt ! Với lỗi chữ kỳ cục của một kẻ viết trong giấc ngủ, đầy những nét nguệch ngoạc, kéo dài lẩn tẩn, bắt tận như thế ấy thì có Thánh mà đọc!

Một quân nhân khác mưu lược hơn, chống dôi bàn tay dưới cầm nâng hai gò má lên ra chiều chăm chú lắm nhưng thực tế đã ngủ từ khuya rồi mà vẫn không làm động tác khán vái vì nhớ có đôi càng chống đỡ hữu hiệu.

Các cách ngủ kia đã bị đưa ra ánh sáng. Huấn-luyện viên có đủ biện pháp sửa trị. Từ những cú hít đất, nhảy xổm thông thường đến những thế bóng đại liên, súng coi đứng chào 15 hay 20 phút vừa khóc hãi vừa tuồng mồ hôi hột. Lại còn một lỗi phạt độc đáo nữa : khóa sinh ngủ tái phạm được cho nằm ngửa phơi nắng nửa giờ. Ấy thế mà có những chàng vẫn ngủ tinh bợ. Họ ngủ như trẻ con. Họ ngủ dễ dàng như bất cần phương tiện.

Sau đó những phương thức chống coi bệnh ngủ được khóa sinh tung ra dưới những nhãn hiệu ngoạn mục, Tân binh A dặn Tân binh B :

— Hết mỗi lần tau ngủ là mày lấy mũi giấy bút mạnh vào ống chân đi !

Một con bệnh khác nở đồng bọn thúc cùi chỏ vào hông mình. Có lẽ cách ngủ của rung úy Hải là thần diệu và bay bướm hơn cả các bạn ạ. Những đêm di chuyển liên miên, ông ta đã vừa đi vừa ngủ ngọt lành. Để đỡ những chướng ngại vật như bụi cây hoặc mũi súng của người đi trước. Trung úy đã dùng cánh tay nâng cao ngang tầm mắt. Thế là dù hãi chừ bình an. Vậy các bạn áp dụng thử coi :

TELMIN

TRỊ CÁC LOẠI LÃI

THƠM & NGON * NGỌT

Vài ông bạn tôi thì hồi lộ cắp mắt bằng hai ly cà phê đen của cô bé bán hàng trước buổi học. Với tôi, kỷ niệm bằng ít giọt nỗi thiên đường lên mí mắt là đủ.

Hình như ông thèm ngủ đã đến sẵn ở các cửa giảng đường để đưa các khóa sinh vào giấc ngủ ngay trong các giờ học. Vì vậy dù có dùng trăm ngàn chiến thuật chống đánh, bệnh ngủ vẫn

lai rai xuất hiện và có mồi leo thang như gạo, đường hiệu hưu.

Trong khi viết mấy giờ nhật ký này thì chung quanh tôi, đang trước phía sau, đầy những vẻ mặt bơ phờ, ngái ngủ. Chắc là họ thèm ngủ hơn cả người lính dồn xa thèm yêu.

Và đôi mi tôi cũng bắt đầu đồng lõa, nặng dần...



II.— Dâu vét

* NGUYỄN-TẤN-LỘC
KBC 4744

DỨNG trên đỉnh đồi Hoài đưa ống dòm lên ngang mắt quan sát một lát đoạn đưa sang cho Tưởng và giờ tấm bản đồ cầm nơi tay rồi bảo bạn :

— Được rồi, cánh quân của mày đến án ngữ tại điểm F này đây chờ tao lúc 20,30 giờ : nhớ là dừng cho lô mục tiêu nhé, bây giờ là 18,20 giờ.

— Vâng, nhưng sao ? mày có định gọi về hậu cứ xin tiếp viện thêm không ? sao thấy mệt đó, làm sao Đại đội mình mà chống cự nổi cả một Tiểu đoàn chính qui của chúng được chứ ?

— Mày lại cứ vây — chưa chi đã nghĩ đến chuyện thất bại rồi, mình cứ tin tưởng nơi tình thần chiến đấu dũng cảm của binh sĩ đại đội đi chứ ; và lại tuy chúng

quân số gấp ; lần hơn nhưng chúng là bọn chính qui ngoài Bắc mới xâm nhập vào, đường đi nước bước chưa được thành thạo, tinh thần bị xao động và mệt mỏi cũng như vũ khí thô sơ mày thấy chưa ?

— Nhưng thiết nghĩ mày cũng chẳng sao, đã chấp nhận làm lính rồi thì hy sinh tất cả mà. Nhưng thôi để tao kể cho mày nghe. Chuyện tình của tao không như chuyện tình của mày với con Hả đâu, bởi mày giàn quá nó bỏ mày để đi lấy Mỹ cũng đáng.

— Đúng vậy, nhưng mình tin là bọn mình sẽ thắng.

Tưởng đứng lên lấy lại đồng hồ tay cho đồng nhát đoạn ra lệnh cho thuộc hạ :

— Anh em chuẩn bị, súng cầm tay tư thế sẵn sàng tác chiến theo tôi.



Sau một đêm giao chiến xác địch nằm ngổn ngang ngoài bờ ruộng, dưới chân đồi. Cả một tiểu đoàn 296B của địch vừa xâm nhập bị tan rã hoàn toàn.

Ngồi trên tầng đá dưới hàng chè xanh. Hoài rút thuốc lá trao cho Tưởng :

— Đó bây giờ mày nghỉ tai

sao tao lại đậm liều đó không ?

— Trời mà biết, hay tại mày muốn mặc áo gỗ như thằng Bàng ở trận Ba Gia chử gì.

— Nhưng dẫu có vậy cũng chẳng sao, đã chấp nhận làm lính rồi thì hy sinh tất cả mà. Nhưng thôi để tao kể cho mày nghe. Chuyện tình của tao không như chuyện tình của mày với con Hả đâu, bởi mày giàn quá nó bỏ mày để đi lấy Mỹ cũng đáng.

Làng này là làng Bình Kỳ ; ngày trước tao còn đi học ở Quảng Ngãi tao thường đi chơi với Giá về đây — quê của nó — Giá có đứa cháu gái tên Thuyên — đẹp lắm — nàng thường hay lánh mặt tao mỗi khi tao xuống quê để đi săn chồn.

Tao tưởng nàng không bao

MIDOL

TRỊ CÁC CHỨNG
ĐAU NHỨC, CẨM CỦM

giờ yêu hay để ý tao — Ngờ
đâu lúc tao cho gia đình nàng
hay là tao sắp đi nhập ngũ, nàng
nghe được, từ đó tao bắt gặp
nàng bay buồn. Đường như sự e
lệ không còn thắng nổi ý định
muốn gặp tao, nên chiều hôm đó
nàng đâm bạo hụt gặp tao sau
dám che xanh này đây.

— Lần này thì Thuyên không
muốn lánh tôi nữa chứ ?

Nàng không nói vì e lệ, cái e
lệ của người con gái nơi thôn dã
làm tao yêu say yêu đắm. Thế
rồi tao trình diện nhập ngũ nàng
thường viết thư gửi tao và báo
tin là quê bị mất an ninh nên

phải cùng gia đình di tản về
Tỉnh lỵ để ở.

Sau bảy tháng tao còn ở quân
trường thì nhận được điện tín
báo tin là nàng đã chết vì bị Việt
Cộng pháo kích. Hôm đó tao
không về được để nhìn thi thể
nàng lần cuối — ân hận quá !

— Thế bây giờ tao đã hiểu
lý do gì mày quyết định đánh
chiếm lại làng này — chắc là để
tìm lại một chút dư âm đã qua ?

— Vâng đúng hơn là để tìm
lại 1 dấu vết kỷ niệm nơi này.



III.— Nghèo

Cái nghiệp nhà binh phải chịu nghèo ?
Trốn nghèo nhưng nó mãi deo theo,
Đồng lương tháng tháng tiêu không đủ
Vật giá ngày ngày vẫn cứ leo
Tiền hết vợ chồng ngồi ủ rũ
Quá khát, con cái khóc leo-nheo
Nợ nhà nợ nước vai triu-triú,
Sáng nô ngoái sông lại véo-veo !

HUỲNH QUANG VINH
(Hội An)



Một Chiều Thương Nhớ

(Trao về xứ Huế)

Giãi mây trăng lững lờ buông khắp xứ,
Một chiều buồn nhớ lại những năm xưa
Thương nhớ những đêm trăng vờn đỉnh Ngư,
Những nụ cười tuyệt diêm giữa đêm mưa.

Thương nhớ những ngày qua,
Suối tóc huyền diêm lệ.
Những con đò rẽ mái chợ Đồng Ba.
Những ánh mắt màu xanh
Buổi tan trường Đồng Khánh

Bờ Hương Giang nghe gió quay kinh thành.
Đây bến đò Vĩ dạ
Tiếng trống cầm canh

Tình yêu thương ấp ủ chân thành
Đây tắt cả một mảnh tình xứ Huế.

Đây bến đơi,
Tình quê,
Câu thề,
Ước hẹn,

Một chiều buồn nghe gió nặng trĩu nhớ thương.
NGUYỄN-MẬU-LÃM

NGUYỄN-KHUYẾN

- Văn tế Đại úy Francis GARNIER
- Văn tế Toàn quyền Paul DOUMER

ĐÔNG-TÙNG

NGUYỄN-Khuyến (1835-1910) quê làng Yên-Đồ, tục gọi là làng Vả, huyện Bình-lục, tỉnh Hà-Nam (Bắc Việt). Sinh năm 1835, trong một gia đình khoa bảng. Nguyễn tên là Nguyễn-lết-Thắng. Thi một khoa không đỗ, mới tự đổi là Nguyễn-Khuyến; khuyến có nghĩa là tự khuyên nhủ cố gắng học thêm và không nên chủ quan ngao nghệ.

Năm 1864, thi đỗ Giải nguyên trường Hà-nội. Năm 1871, thi đỗ Hội-nguyên và Định-nguyên, tức là «TAM NGUYỄN». Trong lịch-sử khoa trường rất ít người thi đỗ được như thế, nên ông được người đời tôn xưng là «TAM NGUYỄN YÊN-ĐỒ» (Người ở làng Yên-Đồ đậu ba cái đầu).

Thi văn của ông rất nhiều, những tác phẩm của ông hiện nay đã nằm trong Văn-học-sử, cho học-sinh và sinh-viên học tập.

Thơ văn của ông tuy rất nhẹ nhàng, bay-bướm, nhưng phần nhiều có đậm tính chất trào lộng, tuy rất kín đáo và nghiêm trang. Bởi vậy, có một số viết về Văn-học-sử Việt-Nam đã quy định văn ông thuộc văn trào phúng.

Khi phân tích về tính chất trào phúng của các nhà văn trào phúng Việt-Nam, người ta viết:

«Tiếng cười của Cụ Tam nguyên Yên-Đồ là tiếng cười của một vị Giáo-sư khi thấy học trò có những cử chỉ buồn cười, rồi thầy giáo cười mỉm».

NGUYỄN KHUYẾN

Sau đây chúng tôi xin trích dẫn một số thơ văn của ông để chứng minh cho nhận xét ấy:

Bài văn tế Ngạc Nhi
(Francis Garnier)

Sau khi đại Úy Pháp là Francis Garnier bị quân Cờ-den giết chết, tại Ô Cầu Giấy năm 1873, rồi vì việc ký hòa ước Việt-Pháp năm 1873, các quan ta tại Hà-Nội mới tổ chức cuộc lễ Truy diệu tên sĩ quan giặc rất linh đình. Quan Tùng đốc Hà-Nội là Trần đình Túc, một người nỗi tiếng sợ Tây, cù Cụ Nguyễn Khuyễn làm một bài văn tế. Là vị khoa bảng và nỗi tiếng hay chữ nhất bấy giờ Cụ Tam-nguyên không thể không nghe lời. Vì đây là lệnh của triều đình.

Nhưng ta hãy nghe bài văn-té của Cụ làm và đọc trước công chúng Việt PháP ở Hà Nội, năm 1873 :

Hỏi ôi :
Cái mắt ông xanh

Cái da ông đỏ
Cái tóc ông quăn
Cái mũi ông lõ
Đi ông cười lừa
Miệng ông huýt chó.
Lưng ông đeo súng lục liên
Chân ông đi giày cỏ mỏ,
Ông ở bên Tây
Ông sang bảo-hộ,
Ông dẹp Cờ đen
Ông yên con đỗ,
Nào ngờ : Nô bắt được Ông
Nó chặt mất sô
Cái đầu ông kia
Cái mình ông đó
Khốn khổ thân ông
Đù mẹ cha nó !

TÔI :

Vâng lệnh quan trên
Cứng ông một cỗ
Này chuối một buồng
Nay rượu một hũ

ANACINE

TRỊ PHONG NGỨA
MÈ ĐAY, HO, SUYỀN

Này xôi một mâm
Này trứng một rổ
Ông có linh thiêng
Mời ông xơi hộ
Ăn uống no say
Năm yên một chỗ
Ôi ông Ngạc-Nhi ơi !
Ôi càng thêm khổ !

Bài văn quả là xuất sắc ý nghĩa trào phúng phi thường, thiệt là mỉa mai chua chát.

Bảo rằng tế nhưng nào khác gọi Ngạc Nhi ra mà chửi. Nhất là bảo « ăn no uống say » để rồi, năm yên một chỗ » thì thiệt là uâc độc biết bao nhiêu.

Văn tế quan Toàn quyền Bôn-Be

Khi Toàn quyền Bôn Be (Paul Bert) chết ở Hà Nội năm 1886, thi cụ Tam nguyên đang tại thời, Các quan Nam triều nhờ Cụ làm bài văn tế ông quan thầy đầu sô Pháp.

Bài văn tế này, người ta

tưởng đâu cũng sẽ có những tiếng ô hô ? và những câu có vẫn có điều đối nhau chan chát.

Nhưng đến khi đọc lên, té ra chỉ là một bài thơ tập Kiều :

« Trời Tây đăng đăng bóng vàng

« Thanh girom yên ngựa lên đường thẳng dong

« Ngoài ngàn dặm chốn ba đồng

Bất bình nỗi trận đùng đùng sấm vang

« Bay giờ sirs đã vẹn toàn

« Kẻ làm sao xiết muôn vạn ái ân

« Khi thiêng khi đã về thần

« Hồn còn theo đám mây Tân xa xa

« Cúi đầu quỳ trước sân hoa

REGAST. T

TRỊ CÁC CHỨNG ĐAU
BAO TỬ. Bảo chế theo
công thức Hòa-Lan

« Thác là thè phách còn là tinh anh...

Bài thơ Tập Kiều này có ý nói Bôn-Be từ bên Tây qua đây, sắp đặt công việc bình định xong thì chết, mà lại chết ở Đông-dương theo người Đông phương chết như thế là chết đường, không về được xứ sở đế thờ hơi thở cuối cùng.

Hai câu :

« Khi thiêng khi đã về thần

« Hồn thiêng theo đám mây Tân xa xa.

Là tác giả dụng ý mỉa mai về cái chuyện chết đường ấy.

Vào khoảng đầu triều Thành Thái, Hoàng-Cao-Khai Kinh lược Bắc kỳ có ý mời Cụ ra làm quan lại. Nhưng cụ cố sức từ chối cuối cùng chỉ nhận làm thầy dạy học trong dinh của Khải.

Trước một cảnh tượng vong quốc, nhân tâm thế đạo ngày một suy đồi, một hôm Cụ cầm khái

viết :

« Thập niên hồi thủ đọc sầu du

• Thể sự nhân tình đại bất như

« Đồng loại tương khan trúc phược trúc

• Lợi danh vô yếm ngữ thôn ngữ

« Thi quan kim nhật thủy vi ngạnh

« Sở dĩ tiền nhân dục phế thư

« Ký ngữ thành môn tương thức giả

« Phong trần mãn lộ vị quy du.. ?

Bà

Nhân-Phủ dịch :

PENI-V 200.000 đv
400.000 đv
500.000 đv

Thuốc viên trù sinh loại mới PENICILLINE. V uống dễ dàng mà công hiệu như chích PENICILLINE - G

«Den bạc lòng người cảm thấy đau
«Riêng ta hậm hực những âu sầu
«Giống nòi đói đại : tre ràng lat
«Danh lợi tranh nhau cá nuốt nhau
«Nào kẻ đĩ mang ham giờ quê
«Khiến người quăng sách muôn vò nhau
«Nhắn nhẹ thành nội ai tưng thíc :
«Tro bụi đầy đường bám mãi sao ?

Sống đời sống một kè sĩ thanh bạch mãi không thể tránh khỏi cảnh thiểu hụt của gia đình. Một lão nhà người có ý trách Cụ tại sao không ra làm quan như mọi người khác.

Cho nên Cụ đã mượn lời của một người vợ kép hát chèo làm ra bài :

ƯU PHỤ TÙ

«Đông lân gia hữu ưu nhân trú

«Đã bán ưu nhân ngũ ưu phu
«Ngã diệc thời thường tố hảo quan
«Như hà nhân gai bắt ngã cụ
«Ưu phu đại nô ma kỳ phu
«Nhi niên kỵ lão hà đại ngu ?
«Hạnh tai hôn mộ nhân bắt thíc,
«Nhân hoặc thíc chi đi thiếp tu,
«The gian kinh nhân đán hữu nhị
«Nhất năng sinh nhân, nhất năng tử
«Nhĩ ký bắt năng sinh tử nhân,
«Như hà nhân nhân gai cụ nhĩ
«Tha đã nhĩ gia bần bần hân,
«Chiêu tịch bài ưu cần nhất sau
«Bài ưu quẩn tương thả bắt cụ
«Hà huống nhĩ vi bài ưu quan.

Tác giả dịch ra quốc văn như sau :

Xóm bên đồng có phường chèo trọ.
Đương nứa đêm với vợ chuyện trò :
Rằng : «Ta thường làm

quan !»,
«Sao người coi chẳng ra trộ

trổng chi ?»
Vợ cả giận mang đi mắng

lại :
«Tuổi đã già sau dai như

gi ?
«Đêm hôm người chẳng biết

chi,
«Người như biết đến, thiếp thì hờ thay ?

«Đời có hai điều này nên

sơ :
«Sống chết người quyền

lại tuy.
«Thế mà chàng lại chẳng hay
«Còn ai sợ đến phường này
chẳng ?

«Vả chăng vẫn lắng nhăng túng kiết,
«Sớm hôm chèo, kiếm chắc qua thi
«Vua chèo còn chẳng ra gì
«Huống hồ quan nhọ khác cki thẳng hể»

Trong bài, ám-chì Hoàng-cao-Khai, bằng câu đầu «Xóm bên đồng có phường chèo trọ»; Hoàng vốn người làng Đông-thái Hà tích tiếng nói chợ chẹ: chèo trọ nói lái thành chợ-chẹ. Còn thì điều từ vua trả xuống, không ai ra thè-thống gì vì thực quyền sinh sát bấy giờ đã hoàn toàn ở tay người Pháp.



• TRƯƠNG THẾ PHIÊU

Kỹ sư E.S.M.E

Khảo sát viên máy hơi nước



PARIS dưới mắt một du khách Việt-Nam

(Tiếp theo P.T. số 229)

ĐIỆN BIÊN PHỦ

Từ 1954 đến nay, người Pháp thường nhắc-nhở đến danh-từ «Điện Biên Phủ». Ở Paris, tôi được nghe nhiều người Pháp trong khắp các giới bàn-tán về vụ này không ngớt. Nhân đó, tôi xin ghi lại những tài liệu lịch sử về trận đánh Điện Biên Phủ, theo những hồ sơ của Pháp.

SAU khi trở qua Đông-dương, tướng Navarre bắt đầu thi hành phần đầu kế hoạch Navarre là cải thiện các trận địa, gồm các lực lượng lại.

Bất kỳ ở đâu, từ Ai-Lao đến Bắc Việt, tướng Navarre cũng đều chiến thắng. Vì vậy, tinh thần chiến đấu của quân đội Pháp vọt lên cao và chính phủ Laniel rất hài lòng nhứt là về cuộc hành quân Mouette đã phá hoàn toàn sự dự tính của quân Việt Minh đánh vào đồng bằng Bắc Việt trong mùa thu năm 1953.

Nhưng trái lại tướng Navarre bắt mân chánh phủ Laniel hai việc :

— Chỉ gởi qua Đông-dương chín tiểu đoàn tiếp viện chờ

không phải 12 như đã hứa.

— Không cho chỉ thị rõ ràng về việc phòng thủ Ai-Lao.

Về điểm thứ nhì này không được minh bạch nên ngày 20-11-53 Tướng Navarre tự quyền hạ lệnh và gởi cho Bộ trưởng Các Quốc gia liên kết hồi 16g15 một công điện mật như vầy :

«Sư đoàn Việt Minh 316 tiến lên phía Tây Bắc, sẽ đe dọa nặng nề Lai châu nghĩa là, trong một thời gian ngắn, sẽ phá tan bưng biển miền thượng du của ta. Tôi đã mở một cuộc hành quân ở Điện Biên Phủ với mục đích là che chở Luang Prabang và ngăn cản không cho sư đoàn ấy dùng Điện Biên Phủ làm căn cứ quân sự để đánh ta. Hai tiểu đoàn đã nhảy dù xuống đó hồi 10g30, một tiểu đoàn nữa hồi 15g...»

Điện Biên Phủ ở giữa rừng rậm cách Hà Nội trên 300 km, gần căn cứ Việt Minh hơn là căn cứ Pháp và không có đường giao thông với bên ngoài. Nó là một thung lũng có mép mõm mông rộng lớn bao bọc chung quanh nên, theo ý kiến các chuyên viên quân sự, nó khó bị đại bác Việt Minh đe dọa được. Nó lại có một sân bay tốt nhất ở miền Tây Bắc do người Nhật kiến tạo trong lúc chiếm Đông-duong, nên máy bay có thể oanh tạc và phá hủy phía hậu Việt Minh trong trường hợp họ tấn công Ai-Lao hoặc đồng bằng Bắc Việt.

Nhận được công điện mật, chính phủ Laniel không quan tâm mấy đến cuộc hành quân ở Điện Biên Phủ vì tướng rằng cuộc hành quân ấy cũng giống như các cuộc hành quân khác. Vả lại, theo ông Laniel thì chính phủ đã tướng Navarre ở tại chỗ định đoạt mọi vấn đề quân sự.

Nào dè đâu đến ngày 28-11-53, tướng Navarre lại được Đệ

nhi văn phòng cho hay rằng phần đông quân tác chiến Việt Minh rời đồng bằng Bắc-Việt, tiến về phía Tây Bắc và, như vậy, sẽ có tấn công mãnh liệt Ai-Lao.

Cuộc di chuyển quân đội Việt-Minh làm cho Navarre üzün không được, ngứa ngáy tưống, nên ngày 3-12-53, ông quyết định quân đội Pháp ở lại Điện Biên Phủ và dùng nơi này để :

— Giao chiến với Việt-Minh & miền Tây Bắc,

— Cầm chân nhiều sư đoàn địch quân.

— Cắt đứt sự giao thông giữa Việt Minh và Trung Cộng.

— Che chở Ai-Lao và đồng bằng Bắc-Việt.

Điện Biên Phủ trở nên náo nhiệt phi thường. Mỗi ngày máy bay ồ ạt chờ tới đó đại bác, xe thiết giáp, dây kẽm gai v.v..., và người ta lo xây đồn, đắp lũy suốt ngày đêm. Những tiểu đoàn háo chiến và tinh nhuệ nhứt của quân đội viễn chinh được gửi đến đó

dè phòng thủ và giao chiến.

Cuối tháng 12 năm 1953, tướng Navarre được tin rằng Việt-Minh gởi thêm ba sư đoàn lên mền Tây Bắc, viện trợ Trung Cộng được tăng cường, và các đường giao thông đều được chia cắt. Ấy là những dấu hiệu của một cuộc đại tấn công. Tướng Navarre đậm ra lo âu, lập đặt gởi về Paris công văn đề ngày 1-1-54 xin tiếp viện gấp máy bay.

Mặc dầu đã có thủy sư đô đốc Carabinier đã công cán ở Đông-duong, ông Pleven, Tổng trưởng Bộ quốc phòng, cũng không yên lòng, quyết định đích thân qua Viễn đông dè cứu xét tình hình quân sự tại chỗ. Nhưng, trước khi đáp máy bay, Ông Pleven lại được tin rằng một sư đoàn và một trung đoàn Việt-Minh đương tiến mau về hướng Luang Prabang Ông Pleven liền nán ở lại Paris, yêu cầu Ủy ban quốc phòng nhóm gấp đề cho chỉ thị rõ ràng để ông có đủ quyền hành quyết định ở Đông-duong.

Ủy ban nhóm vào ngày 6-2-54. Thống chế Juin nói tình hình quân sự ở Đông-duong không được khả quan mấy và nhấn mạnh rằng cần phải bảo toàn quân đội viễn chinh Ông Laniel hỏi : «Còn có thể nào rút ra khỏi Điện Biên Phủ được không? » Thống chế đáp : «còn có thể được...»

Ông Pleven lưu trú ở Đông-duong trên một 15 ngày và có đến Điện Biên Phủ bằng máy bay. Ông có hỏi ý kiến Navarre về Điện Biên Phủ thì tướng này trả lời rằng Việt-Minh đã muốn tấn công nơi đó nhưng đã bỏ ý định, và Điện Biên Phủ còn được phòng thủ kiên cố hơn là Na-San nữa...

Sau khi trở về Pháp, Ông Pleven trao cho Ông Laniel tờ báo cáo của đại tướng Ely trong đó, chiếu theo ý kiến của tất cả các giám viên quân sự, Ely viết rằng Điện Biên Phủ là một yếu địa rất vững chắc; nếu muốn tấn công nó, cần phải có nhiều phương tiện lớn lao nhưng chưa

chắc được thành công.

Trong phiên nhóm Ủy ban quốc phòng ngày 11-3-54, Ông Pleven tuyên bố rằng ông nhận thấy quân đội viễn chinh bị «suy mòn» và ông không chia mẩy sự lạc quan của các nhà chỉ huy quân sự mà ông đã gặp ở Đông-dương.

Thật vậy, thuở đó, tất cả các tướng tá ở Đông-dương đều chắc thắng ở Điện Biên Phủ, Nhứt là đại tá de Castries. Cách vài ngày trước cuộc tấn công của quân đội Việt-Minh, tướng Navarre đề nghị gởi thêm tiêu đoàn lên Điện Biên Phủ, đại tá de Castries đáp rằng «Ấy là vô ích, sẽ khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ giữ vững».

Vào tháng ba năm 1954, Việt-Minh xiết chắc vòng vây Điện Biên Phủ với một lực lượng gồm 27 tiểu đoàn (1) 20 đại bác 105, 18 đại bác 75, 100 lồng cao xạ 12, 7, 16 lồng cao xạ 37, và đương đợi một trung đoàn có lối chừng 64 lồng cao xạ 37. Ngoài số đạn được tích trữ, đạn được

Việt-Minh lại được tiếp tế mỗi ngày thêm năm chục tấn đạn được do ngã Sơn-la ở giữa Yên-báy và Tuần-giao.

Đúng như sự tiên đoán của tướng Navarre, đêm 13-4-54 Việt-Minh tấn công Béatrice, và đồn này bị chiếm mau lẹ. Đêm sau, Gabrielle thất thủ...

Hai bên giao chiến với nhau trong năm mươi bảy ngày. Đến 2 giờ sáng ngày 8 tháng 5, Hanoi hết tiếp được vô-tuyến điện-tín của Isabelle, đồn chót của Điện Biên Phủ.

Thủ tướng Laniel ước định có ít nhất hai chục ngàn chiến sĩ Việt-Minh tử trận và bị thương, còn Pháp thì tồn thắt năm tiêu đoàn, hai tiêu đội pháo binh (2 groupes d'artillerie), một chi đội xe thiết giáp (escadron de chars).

Đến ngày định chiến, lực lượng đối bên là :

(1) Theo Ngoại trưởng Eden :

40.000 người,

Pháp

561.000 người
1.100 đại bác 105 và 150.
300 thiết giáp
Trên 650 chiếc máy bay

Dưới đây là vài nguyên nhơn làm thất thủ Điện Biên Phủ :

1) — Đánh với Việt-Minh mà lại không rõ lực lượng họ.

2) — Hỏa lực đại bác Việt-Minh quá mạnh, nhứt là từ trên triền núi bắn xuống, làm kinh ngạc những người phòng thủ Béatrice, Gabrielle và Anne Marie. Sự kinh ngạc ấy làm giảm tinh thần chiến đấu nên ba đồn ấy bị mất ngay sau ba cuộc tấn công Việt Minh.

3) — Người ta đặt thiếu tướng de Castries không đúng chỗ chuyên môn của ông vì ông là một sĩ quan xuất thân trường kỵ binh. Nếu ông là một sĩ quan lực quân hoặc pháo thủ, chắc chắn ông sắp đặt sự lỗ chức và sự phòng thủ Điện Biên Phủ khác hơn ông đã làm thì sự giao

Việt-Minh

Không biết.
150 đại bác 105 và 150.
không có
không có

chiến có thè thay chiều đổi hướng
một cách thuận lợi cho Pháp.

4) — Tướng Navarre bị dụ vào một địa thế hạm và lợi cho chiến thuật Việt-Minh.

5) — Tướng Navarre biết trước ngày tấn công của Việt-Minh, lại vắng mặt ở Hanoi. Nếu ông có mặt ở đó, ông có thể lập tức áp dụng nhiều biện pháp quân sự rất hiệu lực để chặn đứng cuộc tấn công của Việt-Minh như gởi liền viện binh lên Điện Biên Phủ hoặc ra lệnh phản công lập tức và mãnh liệt sau đêm mất Béatrice.

Tóm tắt, nguyên nhơn của sự thất thủ Điện Biên Phủ là do sự dùng người thiếu kinh nghiệm, hoặc không đúng chỗ chuyên môn mà ra.

(Còn 1 kỳ nữa)

Chiếc «tàu lướt» HOVERCRAFT

● CHU-MINH-THỦY

Kể từ ngày 2 tháng 4 năm nay, một loại «tàu lướt» đặc biệt chở khách từ hải cảng Calais của Pháp qua Ramsgate của Anh với tốc độ trung bình 230 cây số một giờ. Với loại tàu chạy lẹ nhứt, cuộc hành trình cũng mất 60 phút, nhưng với chiếc «hovercraft», thời gian vượt eo biển chỉ còn có 25 phút mà thôi. Đó là một loại «tàu bay» dùng chong chóng, nhưng xe dịch chỉ cách mặt nước vài tấc, và chở được 300 hành khách cùng 50 xe hơi.

Người phát minh ra loại «tàu bay» đó là một kỹ sư người Anh, tên Christopher S. Cockerell. Có lẽ trong vài năm nay, các loại xe và tàu đều áp dụng nguyên tắc mạnh này để thay thế cho bánh xe và chun vịt.

Trong thử chiến thứ 2, Cockerell là một trong những người có

công hoàn thành chiếc máy Radar. Chiến tranh kết liễu, ông làm việc trong một hảng lớn với tánh cách kỹ sư điện tử. Năm 1950, ông xin nghỉ việc, ra làm chủ một xưởng nhỏ nhở, chuyên đóng và sửa chữa tàu du lịch. Ông nhận thấy là, các loại ghe tàu tốn quá nhiều năng lượng để xê dịch vì gặp phải sức cản của nước. Trên bộ, xe hơi nhờ có bánh xe nên tránh được trở ngại đó, nhưng bánh xe không sử dụng được trên nước. Nhiều kỹ sư đã nghĩ ra cách giải quyết trở ngại đó bằng cách gắn dưới lườn những bộ phận giống như của chiếc «ski» trượt tuyết. Đó là chiếc «hydroglisseur» (tàu lướt nước). Nhưng nó có một khuyết điểm: kẽ gấp sóng, thì chiếc hydroglisseur phải bớt tốc lực lại. Cockerell tìm coi có loại nhứt nào có thể giúp chiếc tàu luôn luôn lướt trên mặt nước một cách

CHIẾC TÀU LUỐT

dễ dàng. Lần lần ông ngã tới việc sử dụng khang khái. Ông bèn thí nghiệm: Trong khi chong chóng của chiếc xe lướt quay, ông cho bộ phận thổi hơi hoạt động, thổi không khí ra phía dưới lườn theo một lỗ vừa mở.

Chiếc tàu tiến mau và như được đỡ bằng cách mặt nước vài ly, nhưng lại trong tránh khiến Cockerell dành bở dở và quyết định tiếp tục thí nghiệm trên bộ vì ông biêt bơi rất kém.

Ông gắn chiếc máy sấy tóc của bà vợ vô một cái hộp thiếc và thí nghiệm. Sau nhiều sửa chữa Cockerell cảm thấy thỏa mãn. bèn mua một động cơ thu nhỏ cùng một máy thổi hơi tí xíu. Vài ngày sau, Cockerell hoàn thành và cho chạy thử. Chiếc xe lướt lơ lửng cách mặt cỏ độ vài phân. Bà vợ ngạc nhiên, kêu lên :

— Ý, nó bay ! (But.., it hover !)

Do đó, Cockerell đặt tên cho chiếc xe là hovercraft (có nghĩa

là chiếc «máy bay»)

Cockerell đem chiếc xe đi trình bày cho các hảng đóng máy bay, tàu và xe hơi, nhưng không đâu chịu nhận sản xuất để bán. Ngược lại, bộ quốc phòng Anh sau khi xem xét chiếc xe, liền giữ nó lại vì tính chất lợi ích quân sự, nhưng không tìm cách khai thác mà cũng không hoàn trả.

Tháng 6 năm 1958, Cockerell nổi dóa, tới Bộ Quốc Phòng nhất định đòi chiếc xe mẫu lại cho được. Tối hôm đó, ông đem nó về, và tiếp tục sửa chữa cho hoàn hảo.

Cuối năm đó, một cơ sở của chính phủ có nhiệm vụ xem xét các phát minh mới là National Research and

TELMIN

TRỊ CÁC LOẠI LÃI

THƠM * NGON * NGỌT

Development Corporation bắt đầu lưu ý tới chiếc «hover craft». Hiệp hội đã dành một ngân khoản 3 triệu bảng Anh để Cockerell cùng các cộng sự viên tiếp tục làm các xe mẫu càng ngày càng lớn và thí nghiệm.

Đầu năm 1959, hảng Saunders-Roe, chuyên chế tạo loại *hydroglisseur* được chỉ định làm chiếc xe mẫu thiết sự đầu tiên.

Sau khi hoàn thành, chiếc «hovercraft» đó có bề dài 6 thước và bề ngang 5, mang tên SR-N1, chạy thử. Ngày 25 tháng 7 năm 1959, tức kỷ niệm 50 năm ngày Blériot lái máy bay vượt biển Manche, Cockerell quyết định cho chiếc *hovercraft* của mình làm một việc tương tự. Chiếc *hovercraft* chỉ có thể chở hai người - là viên phi công và viên tài công, nhưng Cockerell quyết định di theo cho biết. Bị tắt máy giữa đường, nhưng họ cũng tới nơi và trở về bình yên.

Cùng với thời gian Cockerell

thí nghiệm, ở Paris, một kỹ sư hàng không Pháp tên Jean Bertin làm một việc tương đương. Nhưng thay vì chú trọng tới thực nghiệm như Cockerell, thì Bertin sử dụng toán học hoàn thành chiếc «naviplane» (có nghĩa là «tàu bay» lý tưởng).

Bertin làm việc trong hảng SNECMA, một cơ sở công chuyên sản xuất động cơ phản lực, nên rành các vấn đề thuộc máy bay. Do đó, khi Cockerell vượt eo biển Manche thì Bertin cũng vê xong họa đồ chiếc «tàu bay» của mình. Nguyên tắc khởi hơi của Bertin khác với của Cockerell & một điểm: trong khi Cockerell cho hơi chạy theo vòng tròn thì Bertin cho hơi xì ra từ nhiều lỗ nơi lườn.

Sau đó Bertin nghĩ ra nhiều loại tương tự hiện đương được áp dụng hoặc thí nghiệm: chiếc «terreplane» tức cam nhông có thể xé dịch trên bất cứ thế đất lồi lõm nào ; chiếc «aérotrain» tức xe lửa chạy trên đương rãy bằng bê tông có hình chữ I lật

ngược, với tốc độ 400 cây số một giờ.

Nhưng vì thiếu tài chính, nước Pháp bị Anh qua mặt. Từ năm 1963, Anh quốc đã có chiếc «hovercraft» chở khách. Năm 1967, họ mở đường vượt eo biển Pas de Calais, với chiếc SR-N6 chở 48 hành khách. Đoạn chiếc SR-N4 chở đến 300 hành khách bắt đầu lướt sóng kể từ tháng tư năm nay.

Nước Pháp hiện đã rán chạy theo bằng cách sản xuất chiếc N.3-0 có thể chở khoảng 100 người, và chiếc N.500 có thể chở hơn 300. Nhiều nước khác, như

Nhật, Mỹ, Do Thái... đã mua bằng sáng chế của Pháp, Anh để chế tạo những loại tương tự.

Tuy hiện nay, nguyên tắc của «hovercraft» hoặc «naviplane» được coi như một cách mạng có ảnh hưởng nhiều tới tương lai, nhưng cha đẻ ra nó, là Christopher Cockerell vẫn không được hưởng gì nhiều ngoài vài số tiền do bằng sáng chế đem lại và tới tư cách cố vấn kỹ thuật của vài công ty. Âu cũng là số phận của phần đông vĩ nhân trên trái đất chúng ta...



THU LÂM ĂN THƯ QUÁN

231 - 233, Phạm-Ngũ-Lão — SAIGON

Điện-thoại : 25861

NHÀ IN — XUẤT BẢN — CUNG CẤP VẬT DỤNG VĂN PHÒNG
CÓ XƯỞNG MÁY CUNG CẤP PHÙ HIỆU, CỜ HIỆU ĐOÀN.
NHÃN CỒ AO (ETIQUETTES) MÀU ĐẸP, BỀN, KHÔNG PHAI
Gởi tiền thanh toán xin chuyển vào Trương-mục Brû-diện

Saigon T/A 230 THU LÂM ĂN THƯ QUÁN



Sinh-hoạt văn-nghệ Bình-Định

T RÊN tạp chí Phổ Thông số 226, ra ngày 15, tháng 7 năm 69, trong tiết mục Sinh Khí Văn Nghệ Miền Nam, ô. Lương Trọng Minh ghi nhận « Văn-học — Nghệ-Thuật » ở « Qui Nhơn » đọc qua chúng ta lấy làm tiếc là quá khái quát đơn sơ, và lại sự ghi nhận của tác giả mang phải tội một chiêu, phiến diện, nếu không muốn nặng lời chỉ trích là đầy màu sắc thù

tác!

Ấ-hán Lương-Trọng-Minh đã thấu rõ tường-tân bộ mặt văn-nghệ Bình-Định, để hỏi rằng có phải thật dối-dào, đầy sắc-thái không? — Đa-diện hay phiến diện đây?

Lại một trường-hợp khác cũng thuộc về Lương-Trọng-Minh.

Trong tác phẩm Thi-Ca Miền

SINH KHÍ VĂN NGHỆ

Trung Việt-Nam (1) tác giả Lương-Trọng-Minh đã có nhiều cao-kỳ khi đặt nhan sách.

Qua nhan sách, chúng ta tưởng rằng sẽ được Lương-Trọng-Minh giới-thiệu những thi-ca mang đầy sắc-thái độc đáo tiêu-biểu cho miền Trung Việt-Nam (khác-biệt với miền Nam, miền Bắc) coi như một tuyển-tập thi-ca chủ-đề. Thế nhưng khi đọc xong sách, chúng ta thất vọng trong cảm-niệm ấy.

Giá như Lương-Trọng-Minh đề nhan-sách là «Những người làm thơ miền Trung Việt-Nam», coi có vẻ thích-hợp hơn nhiều, gây được phần nào giá-trị tin-tưởng cho giữa độc-giả với nội-dung và nhan đề sách.

Nếu tác-giả ưa hách-sì thì nhan-sách lại có thể đề như vậy: «giới-thiệu thi-sĩ miền Trung Việt-Nam» — Nếu trái lại, ưa khiêm-nhường nhũn-nhận thì đề «Tuyển-tập, nhận-định thi-ca của...», hoặc «Hương-sắc... (hay) Những hàng chau-ngoc... (tôi) quan biết» — (vốn-dĩ sự thật

trong tác phẩm TCMTVN hiện-diện gồm những người làm thơ ở Đà Nẵng, Qui-Nhon là hai địa-vực tác-giả sinh-trường và sinh-sống)

Sở-dĩ chúng-tôi moi-móc, nhắc đến, Thi-Ca Miền Trung Việt-Nam» của Lương-Trọng-Minh không gì hơn là đọc trong ấy chúng tôi bắt gặp khá nhiều khuôn-mặt Made in Bình-Định. Mà Bình-Định và chúng-tôi tuy hai hóa một, tuy một mà hai vây đó. Chỉ có vậy thôi. Và mong độc-giả nêu hiểu như vậy.

*

Được nhiều người ngợi-khen chúng ta phải kể đến Nước Non Bình-Định của Quách-Tẩn.

Riêng chúng tôi, thành-thật mà nói, sách không có gì khám-phá moi-mê tân-kỳ, sáng-tạo khôi-tú — trên văn-dề sử-liệu, Nhưng tác-giả rất thành-công trên văn-dề thăng-hoa nước non Bình-Định.

(1) Xuất-bản tại QuinNhơn năm 1968, do Cầm-Sa Sơn-Châu.

Bằng ngòi bút linh-động hoạt-bát, tuyệt-diệu và tâm-hồn thi-sĩ khoảng đai, giàu tông-tượng, Quách-Tấn đã làm cho chúng-tôi (những độc-giả đã đọc NNBĐ chắc-cũng-vậy?) đọc sách biên-khảo sù-dịa NNBĐ thích-thú y như coi xem tiểu-chuẩn, truyện-vậy, không uế-oài nhảm chán, không đau đầu nhức óc, thật mờ-màng êm-ái dù ngọt.

Núi non Bình-Định uy nghi, hùng vĩ còn đó, tồn-tại trăm-triệu - ngàn-năm về sau, ai muốn tra-khảo địa-chất tha-bò mà thí-nghiệm. Quách-Tấn không sa-lầy thông-lệ trong công-tác ấy khi viết núi-non Bình-Định trong tác-phẩm vĩ-dai NNBĐ. Quách-Tấn đau con-mắt của nhà địa-iy của nhà phong-thủy-thò-dịa mà nhìn mà mờ-tâ. Rồi mỗi một năm từ Nha-Trang về quê nhà Bình-Định, trên cùng một quả núi Bình-Định, Quách-Tấn lại có cái nhìn khác nhau, thay-đổi theo hoàn-cảnh lịch-sử thiên-nhiên, và thế-cuộc, cùng cõi-lòng nhân-sinh (dứng ra đích-thi là Quách-Tấn), thật là hay-ho đáo-de, dẽ-gì sau này có một ai

làm được như vậy: — Chúng-tôi quâ-quyết-tiên-đoán nay-vậy, thành-thật tò-hay nỗi lòng cảm-phục sat-dắt.

Trong hoàn-cảnh khó khắn-hiện-tại của chúng-tôi — bận-rộn với quân-vụ, cũng như những hoạt-động Phật-Sư Tuyễn-Uy — nên chưa có dịp nhô-vài-công rác-rến trong khắp tác-phẩm NNBĐ của Quách-Tấn, để trình-làng với bà-con độc-giả, mặc-dầu hiện-tại chúng-tôi đã thấy nó mọc rải-rác lở-rhô kháp đô-dây, cũng như chúng-tôi chưa tiện nói ra tác-giả thiều-thành-thật sù-liệu (chứ không phải sù-liệu sai, xin-nhấn mạnh như vậy) — Dẫu biết rằng Quách-Tấn nặng-lòng với NNBĐ nhiều-lâm — cho nên chúng-tôi chẳng-thần phê-phán Quách-Tấn chưa thành-công và có vẻ thấp-ngà khi ông thực hiện NNBĐ.



Đến đây chắc có lẽ độc-giả đặt câu hỏi với chúng-tôi: Tại sao trong bài này chúng-tôi chỉ riêng-dâ-dung đến Lương-trọng-Minh và Quách-Tấn?

Chúng-tôi xin thưa, chẳng-thần minh-thi. Rằng «tại

vì một bên Xây-dựng và một bên Kiến-thiết nhưng thảy đều thất-bại, không thành-công, trong ý-nghĩa đích-thực của nó».

Chúng-tôi đang dự-dịnh cho ra nội-san Bình-Định, sẽ dùng 74 Cường-Đốc QuiNhơn làm địa-chỉ liên-lặc, tối-đa 2 tháng ra một số, mỗi một số mang lấy một chủ đề riêng-bié, nhằm trình-bày triển-khai thực-chất sinh hoạt văn-hóa tâm-linh và vật-chất của con người Bình-Định, của nước non Bình-Định, từ miền xa xôi hẻo-lánh heo-hát, người ở lõi, kíh ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn muối, đến chỗ thị-thành hoa mỹ, huyên-náo sầm-uất.

Có làm như vậy mới mong phô-diển trọn-vẹn tinh-hoa khái-của nước-non Bình-Định đến mức độ-cùng-tột, tận-cùng.

Có làm như vậy chúng-tôi mới hài-lòng, và cho những ai nặng-lòng với nước-non Bình-Định — nhất là chỉ riêng cho Quách-Tấn trước-đã!

T្រước khi dứt bài này, chúng-tôi bèn ôn-nhớ lại một kỷ-niệm văn-nghệ giữa chúng-tôi và thi-

sĩ Quách-Tấn, xảy ra khoảng đầu-năm 1965, khi chúng-tôi được Quách-Tấn cho xem bản-thảo NNBĐ tại nhà riêng của tác-giả ở Nha-Trang — và đã được Quách-Tấn tâm-sự đổi-diều (ri-tai) khá cay-cú độc-đia.

Với kỷ-niệm ấy, bây giờ chúng-tôi khó-nhắc, nói-lại-lâm, chỉ biết ôm-ấp ghi-sâu vào tâm-khám, để một mình mình-biết, một mình mình hay, vây-thôi.

Kỷ niệm ấy, dầu có nói ra rằng hay-thì thực-là bay, song ta-heo-ra ngậm-dâng-nuốt cay-thé nào ấy, cho những ai xa-lạ khác-bié, không phải mang-lấy cái-nhân-biéu Made-in Bình-Định.

Xin cảm ơn Quách-Tấn nơi đây.



Và chúng-tôi xin có hàng-chữ sau đây, nói-phát ra rằng: *Châu Mỹ của người Mỹ
Thị Bình-Định của người Bình-Định.*

THÀN-TRI-THIỆN

8-1969

Giới thiệu một dịch phẩm mới «Việt-Nam vong quốc sử»

Nguyên tác của cụ Sào Nam PHAN-BỘI-CHÂU
Dịch giả : NGUYỄN-QUANG-TÔ

Người ta thường cho rằng : Những sách chữ Hán như Đông-Chu Liệt quốc, Tam-quốc chí diễn nghĩa, tħuy Hử, Liêu-Trại Chí dí v.v... đọc bản chữ Hán người ta thấy hay ho, thậm chí hơn nhiều so với bản dịch Việt văn.

Nhận xét như trên không phải là không đúng, nhưng cũng không phải có nghĩa là cho rằng, vì tiếng Việt nghèo nàn không đủ để phô diễn những cái hóm-súc, hay ho trong nguyên tác Hán văn. Mà chỉ có ý cho rằng, những dịch giả các loại sách nói trên trước đây, kỹ thật phiên dịch còn non, hơn nữa, viết Việt văn cũng chưa sành lắm. Nói cụ thể, Dịch-Giả là những cụ Đồ NHO rất «hay chữ» mà không hay «nôm».

Đúng như thế, Cụ Sào-Nam Phan-bội-Châu, là một người rất hay chữ, nhưng cũng không phải

là một người hay nâm, ngoài những thể văn vẫn như Thơ, Phú, Ca, Từ, công thức, ước lệ thoát thai ở chữ Hán. Còn tản văn (văn xuôi) thì cụ Việt cũng không hay lắm.

Thiệt vậy tập hồi ký bằng chữ Hán của cụ, nban đê là «TỰ PHẢN» (mình tự phản xét lấy mình) và cũng chính tự cụ dịch ra Việt-văn, mà Cụ Huỳnh-Thúc-Khang khi đê tựa cho tập sách oầy đã phải nhận rằng «...nếu so sánh giá trị văn chương thì bản tiếng Việt chỉ bằng 4/10 của bản chữ Hán»

Cụ Phan-bội-Châu không những là một nhà ái quốc chí sĩ, mà cụ còn là một nhà văn nữa. Nhưng từ năm 1925 trở về trước, những tác phẩm của Cụ hầu hết đều bằng Hán văn, vì độc giả bí mật lúc đó cũng hầu

SINH KHÍ VĂN NGHỆ

hết là những nhà túc Nho, mà các tác phẩm lại đều là vật Quốc cấm, cho nên vẫn đề dịch thuật không được đặt ra. Ngoại trừ một số tối cần thiết để cung ứng cho những phong trào Đông-Du (1904) Đông-Kinh nghĩa thực (1907) Việt-Nam Quang phục (1912-1918) thì các cụ Văn nhân lúc bấy giờ mới ủy giao Cụ Từ-Long Lê Đại, cũng là một chiến sĩ cách-mạng thời bấy giờ — dịch ra Việt Văn, Ví dụ Hải ngoại huyết thư, Lưu ầu huyết lệ, Ái chủng ca, Ái quốc ca v.v...

Riêng về cuốn «Việt-Nam vong quốc sử» nguyên tác bằng chữ Hán, vì sự cầm cách thời Pháp thu c, nên ở đây gần như bị mai một, thất truyền. May nhờ khi ở Hải ngoại Cụ có trao cho Âm-Băng-Lương khải-Siêu tiên sinh là một người cách-mạng Trung-Hoa xem bản thảo rõ, ông Âm băng đem in vào tuyển tập của ông nhan đê là «Âm băng thất toàn tập».

Vừa rồi Phổ-Thông tạp chí nhận được tác phẩm đó mà Dịch-

giả là ông Nguyễn-Quang-Tô, Cụ Á-Nam Trần-Tuân-Khai, nhà văn lão thành và ông Bùi-Cầm, Giáo sư trường Đại học Văn khoa Saigon đê tựa.

Sau khi đọc kỹ, dịch phẩm này có mấy ưu điểm cần được ghi nhận :

1) Nhà xuất bản Tao-Đàn hay dịch giả — ông Nguyễn-Quang-Tô — đã tốn khá nhiều công phu để sưu tầm được chính nguyên lác bằng chữ Hán, để an hành luân, thiệt là một ưu điểm.

2) Dịch giả ông Nguyễn-Quang-Tô — Cự nhân văn chương giáo khoa — đã hoàn toàn thành công trong việc văn viết gọn gàng, trôi chảy, phiên dịch sát đúng nguyên tác.

3) Ngoài công tác phiên dịch, dịch giả còn làm thêm phần chú thích khá công phu và đầy đủ.

Chúng tôi ân cần giới thiệu với độc giả Phổ-Thông dịch phẩm «Việt-Nam vong quốc sử» này.

P.T.

HỒ-XUÂN-HƯƠNG

Một nữ Thi-sĩ tài-hoa nhất của
Lịch-sử nhân-loại, sau Sapho

* NGUYỄN VĂN

XI — «Hiền nhiren», «Quinn tử», trong thơ Hồ Xuân Hương

(Tiếp theo PT số 229)

LUẬN về chữ «em» trong bài thơ «Quả Mít», tôi đã xác định rằng nếu hiểu chữ «em» là lời của Hồ-xuân-Hương tự sánh mình với quả mít, thì không những hiểu sai hết nghĩa đen của bài thơ mà sai cả đến dụng ý của Hồ-xuân-Hương trong bài thơ ấy.

Xác-định của tôi càng rõ-rệt hơn trong bài vịnh «Bánh trôi»

cũng khởi đầu bằng chữ «em»:
**Thân em thì trắng, phận
em tròn** (1)

(1) Bài này chép đúng nguyên-tác theo bản thảo chữ nôm của Hồ-xuân-Hương, do Trường Viễn-Đông Bác-Cô Pháp ở Hà Nội đã sưu tầm, và nhà Việt-ngữ học Maurice Durand in lại trong quyển «L'oeuvre de le poétesse Vietnamienne Hồ-xuân-Hương — textes Nôm №2» trang 155, bài thứ XXXVII.

HỒ XUÂN HƯƠNG

Bảy nỗi ba chim mẩy
nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẽ
nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng
son
(Vịnh Bánh trôi)

Do chữ «em» vào dề, hầu hết các người giảng và phê-bình thơ Hồ-xuân-Hương đều cho rằng Hồ-xuân-Hương tự ví mình như bánh trôi nước, cũng như họ đã cho rằng tác-giả tự sánh mình với quả mít vậy.

Chính ông Maurice Durand cũng hiểu như thế, khi ông giảng, (sách đã kè trên, trang 156, — notes) :

«Le Bánh trôi figure ici HXH, ou la femme en général, obligée de supporter des liaisons avec les hommes. Au vers 1, elle se compare au Bánh trôi...»

Theo thiền-ý của tôi, hiểu thơ Hồ-xuân-Hương như thế thì thật là sai-lầm. Không những sai lầm tai-hại trong việc giảng-giải thơ Xuân-Hương, mà còn sai lầm trong việc đánh giá quá

thấp tư-cách cá-nhan của tác-giả nữa. Trong bài luận về Quả Mít tôi đã xác-định khá rõ, rằng cô Hồ-xuân-Hương, nữ thi-sĩ kiêu-hanh của Thăng-Long ở thời Bắc-Bình Vương và Quang-Trung Hoàng-đế, không bao giờ tự hạ mình xưng «em» với ai cả, kè cả với ông Phù Vinh-Tường, và ông Chiêu-Hồ, huống chi là tự hạ mình xưng «em» với bang-quan, và tự hạ mình so sánh với quả mít, hay bánh trôi !

Xét về thực-lẽ ngay trong hai bài thơ trên, sự tự so-sánh với hai vật khác hẳn nhau như thế tỏ ra mâu thuẫn phi-lý. Da em «xù-xì» như quả mít sao lại «thân em thì trắng» như bánh trôi ? Da em xù-xì tức là không thể trơn trắng được. Hồ-xuân-Hương không thể tự ví mình lúc thì xấu xí xù-xì như quả mít, lúc lại trơn trắng như chiếc bánh trôi.

Nếu chúng ta tự ý gán cho nữ-sĩ mọi việc tự so-sánh mâu-thuẫn, ấy là chúng ta hiểu nữ-sĩ một cách quá nồng-cạn và

lịch-lạc, câu thả vạy.

Ông Maurice Durand giảng giải : «Bánh trôi ở đây tiêu-biểu cho Hồ-xuân-Hương, hay là người đàn-bà nói chung...» là không đúng. Vì câu thơ : *Thân em thì trắng, phận em tròn*

Hoặc : «*Thân em vừa trắng lại vừa tròn*» như một bản sao khác đã chép, không thể nào tiêu biểu được cho một người đàn-bà. Người đàn-bà sao lại «tròn»? Tính-tù «trắng» không áp-dụng cho Hồ-xuân-Hương mặt rõ da chì, vẫn có thể áp-dụng được cho người đàn bà khác có nước da trắng-tròn, nhưng còn tính-tù «tròn» thì chẳng có ý-nghĩa gì cả, nếu bảo thân người đàn-bà là «tròn»!

Vì thế, giảng-giải câu thơ trên là Hồ-xuân-Hương tự ví mình, hoặc ví thân người đàn-bà nói chung, là Liêng và tròn, như chiếc bánh trôi thì hoàn toàn vô-ý nghĩa. Cũng như sai lầm khí ví Hồ-xuân-Hương, hoặc người đàn-bà nói chung, như quả mít vậy.



Sau những dính-chánh cẩn thiết như trên, chúng ta bắt đầu tìm hiểu bài thơ «Bánh Trôi», đúng như ý thơ của Hồ-xuân-Hương.

Cũng như quả mít, Hồ-xuân-Hương ví chiếc bánh trôi như cái âm-vật của người đàn-bà.

Theo nguyên-tác bằng chữ Nôm của Hồ-xuân-Hương, (xem lời chú-thích ở trang đầu bài này), thì câu vào đề là :

Thân em thì trắng, phận em tròn.

Nữ-sĩ Hồ đã phân-tách rất rõ-rệt ra màu-sắc (*trắng*) và hình-thức (*tròn*). Cái *«thân»* của em, nghĩa là cái bờ ngoài của em, thì *trắng*. Cái *«phận»* nghĩa là cái bộ phận của em, thì hình *tròn*.

Có hai bản cũ đã chép :

Thân em vừa trắng lại vừa tròn.

Không đúng với nguyên-tác, và cái nghĩa tuy không khác mấy, nhưng không được rõ lâm.

Với câu nguyên-tác, *«thân em thì trắng, phận em tròn»*

NỘI XUÂN HƯƠNG

Hồ-Xuân-!-Ương ranh mảnh ám chỉ luôn cái âm-vật của phụ-ữ, vừa mô tả được thân-phân của chiếc bánh trôi.

Bảy nỗi ba chìm với nước non

Bảy nỗi ba chìm, là theo thông lệ nấu bánh trôi khi bảy phần mười cái bánh nồi lên trên mặt nước sôi, còn ba phần chìm, thì bánh đã chín, và nhắc nồi bánh xiêng đè nguội, bảy phần mười cái bánh vẫn còn nồi. Đó là nghĩa đen nói về «thân phận» của chiếc bánh trôi nước. Bảy giờ ám chỉ âm-vật của phụ-nữ, với nghĩa bóng, Hồ-Xuân-Hương rất khéo léo phác-họa nua kín nua hở những chỗ nồi chỗ chìm, *«nồi»* lên như đinh *«non»*, *«chìm»* xuống uốt ẩm như *«nước»*, trong bộ *«phận tròn»* của người đàn-bà.

Tôi nói Hồ-Xuân-Hương rất «khéo léo» vì cô dùng một câu thơ tài-tình, rất thanh nhã : *«Bảy nỗi ba chìm với nước non»*, vừa nói về chiếc bánh trôi, vừa mô tả nội dung của

bộ-phận phụ-nữ mà thôi thường cho là tục-lieu. Ở đây, dưới ngòi bút dí-dỏm đặc-dáo và vô cùng tinh tế nhị của cô, chúng ta chẳng thấy thoảng qua một cái gì tục-lieu cả. Nhưng cô vẫn đề cho trí tưởng-tượng của chúng ta thấy rõ dưới nét thơ thanh-tao ấy vương-vãi một thực-thề qiao-động hơn, sống-sượng hơn, và kín-dáo hơn.

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Có một bản chép : *Lớn nhỏ mặc dầu tay kẻ nặn*

Một bản khác chép : *Mềm rắn nhỏ tay quân tử bóp*.

Cả hai bản đều không đúng với nguyên-tác nôm của Hồ-Xuân-Hương.

Nghĩa đen, là mặc dầu chiếc bánh rắn chắc, hay là mềm-nát tùy nơi bàn tay mạnh hay yếu, khéo hay vụng của người nặn bánh.

Mà em vẫn giữ tăm lồng son.

đến khi đem đun sôi, nấu chín, cục đường, màu đỏ như son, làm nhurn ở trong lòng bánh, vẫn nguyên vẹn, không bể nát, không thay màu.

Nghĩa bóng, ám-chỉ bộ-phận của phụ-nữ, cô Hồ-Xuân-Hương nhân-vật-hóa cái ấy để cho nó nói rằng : thân-phận của em có thể bị nặn-nợt, nhồi lên nhồi xuống như người ta nhồi bột bánh vậy, nhưng cái cục nhurn son của em ở trong lòng bánh vẫn nguyên vẹn, không bao giờ phai màu, không bao giờ rách. Xin đề ý chữ «tay» đây theo nghĩa bóng không phải là bàn «tay» theo nghĩa đen.

Ở đây, «Tay», nghĩa bóng, là một vật khác của người đàn-ông, làm giao-động bộ phận đàn-bà, (như ngón tay, người thợ nặn-nợt bánh trôi). Mặc dầu vật ấy cứng-rắn, hay mềm-nát vào khuây-động trong lòng bộ phận, mà cái cục son nồi cao như hòn núi trong bộ phận ấy vẫn còn giữ nguyên vẹn.

Cô Hồ-Xuân-Hương hoàn toàn dùng nghĩa bóng cả với chữ «lòng son : không phải là tấm lòng trinh-bạch như người ta thường hiểu, mà chữ «lòng» nói trại lại theo kiều dí-dòm của Hồ-Xuân-Hương, như trong câu : «gái uốn lưng ong ngừa ngừa lòng» của bài thơ *Đanh Đu*.

Tóm lại, Hồ-xuân-Hương lấy bánh trôi nước để ám-chỉ bộ phận của người đàn bà. — Tất cả 4 câu thơ đều mô-tả rõ, — chữ không phải để tự so-sánh với thân-phận của cô hoặc của phụ-nữ nói chung.

Nhất là câu :

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nắn.

không thể nào gán cho thân phận kiêu hanh của Nữ-sĩ, hoặc của người đàn-bà nói chung theo quan-diểm của Hồ-xuân-Hương. Trừ phi người đàn-bà đó là một con diêm.

(Còn nữa)

Như đợt sóng ngầm

(Viết cho tâm sự của một người bạn)

THU-MAI

rắc rối, khó tính nhất ở chung-cú này đó.

THÁL-độ cô con gái bà chủ nhà trọ của Viễn làm tôi phân-vân ấy này. Dù mới gặp cô lầu đầu, chưa nói chuyện nhiều, chẳng hiểu tâm-tính ra sao, nhưng trông ánh mắt của cô ngó tôi, tôi lại thấy trong ấy chứa đựng chung một tình-trạng bi-dát như chị Tân chị Trọng của tôi. Tình-trạng lờ khóc lờ cười của những cô gái già.

Hôm qua, tôi hỏi Viễn :

— Cái cô lớn lớn ốm tong, mắt to ở dưới nhà là ai thế hờ anh ? Cô ấy cứ nhìn em với một đôi mắt kỳ-kỳ, khó chịu.

— Cô Hồng con bà chủ nhà đấy. Chả hiểu làm sao, hơn 30 rồi mà vẫn không chịu lấy chồng ? Chắc cao giá quá nên không cậu nào dám nhí-nhoé Em nên tránh cô thì hơn, đừng dụng vàp sinh

Tôi gật đầu mỉm cười, nhưng khi Viễn đi làm rồi, tôi lại lâng la xuống làm quen. Sống chung với hai bà chị lở thời từ bao nhiêu năm tháng, đã giúp tôi hiểu được một phần nào tâm lý của các cô gái không may trên đường tình ái. Đúng như tôi nghĩ, mặc dù tôi vui-vẻ vồn-vã nhưng Hồng vẫn giữ một thái độ lạnh-nhạt, soi mói khó chịu. Cuối cùng cô dut-dè hỏi tôi là gì của Viễn. Không muốn cô buồn, cái buồn tự-nhiên của một người đã quá tuổi trưởng-thành, mà chưa biết mùi tình ái, khi thấy một cô gái trẻ hơn, có người tình. Thay vì nói tôi là người yêu của Viễn, tôi cười bảo :

— Anh Viễn với tôi là anh em bạn dì.

NHƯ ĐỘT SÓNG NGÀM

Đôi mắt Hồng chợt bừng sáng như dóm lửa sắp tàn bồng-dung có một luồng gió mạnh thổi tới. Cô trả nên thân-mặt với tôi một cách đột-ngột, cô mồi tôi ăn bánh ngọt, cười nói lú-lo, cô hỏi về gia đình Viễn, gia-dinh tôi. Và cô thao-thao bắt tuyệt nói về Viễn một cách say-sưa như chưa bao giờ được nói, nào là Viễn sống quá bùa-báu, đi chơi cả đêm, hai ba ngày lại dắt về một người bạn gái, nào làm việc không giờ giấc, có khi ngủ cả ngày, đêm lại thức suốt sáng... Cô nói nhiều lắm, toàn những chuyện về Viễn. Tôi có dáng điệu như chăm-chú nghe. Nhưng thật sự tôi lại nghĩ đến những việc đâu đâu. Những kỵ niệm, những ngày tháng buồn-phấn đau-khổ đơn-độc trong một gia-dinh không phải của mình, giống như cánh chim lạc đà.

Cô Hồng vừa hỏi lôi một câu gì đó, không nghe rõ, nhưng tôi cũng gật đầu bùa. Nét mặt cô thoáng rạng-rở hơn sau cái gật của tôi. Có lẽ cô đã hỏi :

— «Hình như ông Viễn không

có gia-dinh ở quê phải không cô?»

Tự nhiên tôi nghĩ là Hồng đã thăm yêu Viễn từ lâu. Có thể lầm. Viễn có những điều-kiện để trả người tình trong mộng của cô : khá đẹp trai, galant, duyên-dáng, hơn cô vài tuổi lại là người đàn-ông duy-nhất độc-ibao trong chung cư này.

Những nỗi buồn bồng-nhiên kéo đến vây kín lấy tôi, chẳng hiểu sao khi nghĩ rằng Hồng đã yêu Viễn tôi lại buồn, buồn như sáng quá trông thấy một người đàn-bà nắm khóa ihan trên giường Viễn, trong khi gọi cửa, đứng chờ chàng mở đã tình cờ nhòm vô cánh cửa số lồng kiển.

Bắt đầu từ hôm nay, đời tôi rồi sẽ ra sao? Viễn có yêu tôi

MIDOL
TRỊ CÁC CHỨNG
ĐAU NHỨC, CẨM CỦM

NHƯ ĐỘT SÓNG NGÀM

bằng tình yêu sáng đẹp, hay chàng cũng chỉ yêu tôi như yêu người đàn-bà khoda-thân sáng qua?... Trời ơi! có lẽ nào?...

Tôi lại nhớ đến chị Tân, chị Trọng, không biết bây giờ hai chị đang nghĩ gì khi hiều tôi đã bỏ nhà đi hoang. Chắc-chắn không bao giờ hai người nghĩ tôi trốn nhà ra đi là vì hai người. Có lẽ họ sẽ bảo là tôi theo trai. Mặc, ai nói gì cũng được, dù gì tôi cũng đã làm một việc chẳng lốt đẹp gì. Đôi với dân lính nhỏ, đó là một chuyện ghê-gớm. Từ nay, đối với họ, tôi là một đứa con gái hư-hỗng bị loại ra khỏi tập-thể gái nhà lành. Và rồi họ sẽ bảo rằng tôi giống mẹ. Hồi xưa mẹ tôi cũng đã từng trốn nhà theo cha tôi, dù lúc ấy ông đã có vợ, năm bảy đứa con, mà đứa lớn nhất, xấp-xỉ tuổi bà. Bà vì tiền hay vì tình yêu? Tôi không biết, chẳng ai nói cho tôi nghe chuyện đó cả.

Chi có bà bếp già nói cho tôi nghe rằng mẹ tôi đã khồ-sở, túi-nhục cùng-degree vì sự hành hạ của vợ con ba tôi. Cha tôi tuy yêu

thương bà, nhưng cũng đành bất lực. Khi sinh tôi mới được hai tháng, bà đã nhắm mắt lìa trần sau một cơn bạo bệnh mà nguyên-nhân là vì làm việc quá sức đối với một người đàn-bà mới sinh nở. Một năm sau cha tôi cũng tinh viễn bỏ đi về thế giới khác.

Tôi lớn lên trong tình thương của một người đàn-bà mà tôi phải gọi bằng mẹ nhưng chưa hề mang nặng đẻ đau vì tôi bà vợ lớn của cha tôi. Dĩ-nhiên là trong gia đình chẳng mấy ai thương tôi, nhưng tôi không đòi hỏi chuyện đó, họ không vứt vào viện mồ-côi là qui rồi, đám đầu mồ-ước chuyện cao xa! Tôi chỉ là một giọt sương, một chiếc lá bị gió cuồn, không thấy rõ được nguồn gốc của mình. Cha tôi, tôi còn được biết qua hình

ANACINE

TRỊ PHONG NGÚA
MÈ ĐAY, HO, SUYỀN

anh. Nhưng mẹ, người thân-yêu nhất, thì tất cả những gì của bà, họ đã bỏ xuống mồ, hoặc đốt, hoặc vứt sot rác, không còn chứa lại một vết tích nhỏ, dù là tấm ảnh.



Có lẽ nếu chị Tân, chị Trọng cũng đã lấy chồng như bao chị khác, chắc tôi không đến nỗi khổ sở phải dẫu thân vào con đường phieu lưu tình-ái. Tâm tính hai chị luôn-luôn bất thường mất quân-bình, khó chịu, đanh-dá một cách kỳ quái phi-lý. Hai chị hành-hạ, dồn-vật tôi như một tên tù khò-sai. Đã không

phải chị em cùng mẹ, tôi mặc thêm một cái tội nữa là trẻ và đẹp hơn hai người, cái đẹp của cô gái dậy thì, lại có nhiều con trai deo-đuôi. Trong khi hai chị như những lứa khách đi đơn-độc trong mưa lạnh, chưa tìm ra một quán trọ có bếp lửa ấm.

Nhiều khi quá đau-xót, tôi cũng có ý-định thoát-ly nhưng không dám thực-hành. Tôi đặt hy-vọng ở một giải-pháp cuối-cùng. Lấy chồng-tôi sẽ bằng lòng, làm vợ bất cứ một người nào đến hỏi cưới tôi, không cần chọn lựa, tình-yêu, miễn sao tôi thoát khỏi gia-dinh này là đủ rồi. Sau đó ra sao cũng mặc. Và tôi sống ăn-nhàn với niềm hy-vọng đó...

Nhưng hy-vọng ấy theo thời gian tan biến như làn khói. Có nhiều đâm-lại-dam hối tôi, nhưng bà mẹ lớn của tôi không gã. Bà bảo: «Cháu nó còn nhỏ.» nhưng thật ra cũng chỉ vì chị Trọng, chị Tân. Tôi đã nghe ba mẹ con nói với nhau :

— «Mẹ sẽ không gã con Sao

lấy chồng khi hai con chưa lập của một định-kiện sai-lầm, lỗi gia-dinh. Em đâu có được phép lấy chồng trước chị.»

Trời ơi. Chờ cho hai chị lấy chồng rồi mới đến phiên tôi? Đến chừng nào các bà mới lấy chồng? Thôi rồi! Mộng thoát-ly của tôi đã yểu tan-tành. Tôi sẽ mãi mãi giam mình, luồi-re mộng-hoa trong gia-dinh, và một ngày kia, tôi cũng sẽ trở thành một cô gái lở-thời như chị Trọng, chị Tân! Böyle giờ dẽ gì có những người đàn ông tìm đến cầu hôn hai chị. Ngày còn trẻ, hai chị đã treo giá quá cao, muốn lấy chồng sang, khinh-re những người con trai kém cỏi, trong khi hai chị thi mài mà vẫn chưa đồ được cái bằng T.H.B.N.C. Rủi cho hai chị là người sang không ngó xuống, kẻ dưới chẳng dám nhìn lên. Rốt cuộc, đến giờ này, hơn 30 tuổi đầu, vẫn sống cô-dơn. Dù bị hai người ghét bỏ hành-hạ, tôi cũng không mấy oán-bận, mà vẫn thương hai chị, thương cho kiếp con gái, cho tuổi xuân chóng tàn của đàn-bà. Hai chị chỉ là những nạn-nhân

Không... không bao giờ tôi đề tuồi trẻ của mình bị giam cầm trong một hoàn-cảnh quá bi-dát, phi-lý như vậy. Tôi sẽ.. tôi cũng chưa biết là tôi sẽ làm gì.

Sau bao đêm thức trắng, tôi nhất-quyết sẽ trốn đi. Đi đâu cũng được, miễn thoát khỏi nhà giam tuồi hồng của tôi là được rồi. Và tôi âm thầm sắp đặt.

Tôi viết thư cho Viễn, Viễn là một bà văn-nội-tiếng, một người tôi đặt nhiều tin-tưởng. Một thần-tượng của tôi, tôi đã yêu Viễn từ năm lên 14, khi bắt đầu đọc sách của chàng. Tôi cùng những con bạn ái-mộ Viễn, viết thư xin được làm em gái

REGAST. T
TRỊ CÁC CHỨNG ĐAU
BAO TỬ. Bảo chế theo
công thức Hòa-Lan

chàng, sau mấy năm thư từ, Chúng tôi yêu nhau, nhưng tôi chỉ được gặp Viễn có một lần, khi ghé tời-báo thăm chàng cùng mấy con bạn.

Tôi không ngăn-ngai kè hết cho Viễn nghe hoàn-cảnh của tôi và ý-định thoát-ly, Viễn bảo không nên, nhưng tôi không muốn nghe lời khuyên đó. Viễn không ở trong cuộc, lại là đàn ông, làm sao chàng hiểu được những khô-sở, cay-đắng cùng sự tàn-ác của hai bà chị. Đối với đàn-ông, đàn-bà luôn luôn dấu bớt tính xấu của họ, nhưng với người cùng-phái, họ trắng-trơn lè-diện.

Và lại sự ám-ảnh một ngày nào đó tôi rồi cũng sẽ trở thành một cô gái lờ-thời như chị Tân, chị Trọng, làm tôi hoang-mang sợ-hãi. Tôi không muốn được tiếng chính-chuyên để chết già trong cô-don. Tôi mong ước được sống tung-bừng, sống hết mình với tất cả nbiệt-huyết của tuổi-trẻ. Đừng bắt tôi phải hy sinh, chôn vùi tuổi mộng một cách phi-lý. Tôi sẽ lăn xả vào

cuộc sống, hối-hả dồn bát, thu nhận từng nụ cười, ánh mắt, làn môi, niềm tin. Mặc ngày mai ra sao.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi là một chiếc lá trôi giữa dòng sông, chưa biết sẽ về đâu, Nhưng có điều, chắc-chắn nó sẽ gặp nhiều sỏi-nồi, nhiều khung-trời xa-lạ mông-mơ. Và dĩ-nhiên cũng có nhiều phong-ba bảo-tố trên bước phiêu-du.

Nhưng cần gì, thà vậy mà sung sướng hạnh-phúc hơn là làm một chiếc lá sống yên-lanh, tù hầm trong khu vườn cǎn-cỏi. Tôi sẽ luôn luôn mỉm cười chấp nhận mọi thử-thách. Đó là nụ cười can-dam của tuổi-trẻ..

(Trích một truyện dài sắp xuất bản)



1 — Xá tội

(Viết ngày Rằm Tháng Bảy)

Diêm vương xá tội vong-nhân,

Diệu-Huyền xá tội bản thân Diệu-Huyền.

Một tội : là tội nghèo tiền,

Đồng túng, đồng thiểu, xích-xiềng chằn tay.

Hai tội : là tội đùa dai,

Không sợ há miệng mắc quai, bỏ đời.

Ba tội : không biết tùy thời,

Như ai uốn lưỡi, bán lời buôn danh.

Bốn tội : tội không khôn ranh,

Phát cờ theo gió đua tranh công-hầu.

Năm tội : tội không hoạt-dầu,

Không lớn, không cùi, không nhào, không chen.

Đứng ngoài mà ngó múa-men,

Mấy thằng phù-thủy, mấy tên lộn sòng.

PENI-V

200.000 đv
400.000 đv
500.000 đv

Thuốc viên trụ sinh loại
mới PENICILLINE-V uống
dễ dàng mà công hiệu như
chính PENICILLINE - G

Sáu tội : tội đáng trời trăng:
Làm Thơ Lên Ruột lồng-thòng ruột gan !

Nhân mùa Đại-lễ Vu-Lan,
Tù-tội ân-xá trấn-gian, Diêm-phù,
Tự mình, mình xét hò-so :
Chẳng qua cái tội làm Thơ rung đùi !
Thanh-bản, mà cứ chịu chơi,
Chẳng như những kẻ ham vòi đỉnh-chung.
(Ngày nay vông lộng nghênh-ngông,
Ngày sau Lịch-sử đóng gông muôn đời).
Xét mình tâm-trí thành-thơi,
Không lo giành-giụt thứ ngôi bá-hùng.
Phán rằng : Huyền xét chí-công,
Kề Huyền 6 tội mà không tội gì !
Cho Huyền lên ruột nữa đi !

2 — Đà-Dào « Xu chiêng »

Theo tin Thông-tấn-xã U-Pi-Ay. (UPI)

Một số đông phụ-nữ Mỹ hiện nay,
Đà-dảo « xu-chiêng », không deo đồ nịt vú,
Tại Núi-U-Ớc, 500 phụ-nữ xuống đường, la, hú :
— Hoan-hô để ngực trần !
— Đà-dảo chiếc xu-chiêng cù-lần !
1.500 đàn-bà con gái Mỹ.
Từ 13, 14 đã hóa yêu hóa quỷ,

Đến 15, 16, hippy dại y-thì,
17, 18 gái chì,
Đến các bà sồn.sồn 26, 27,
Vừa đi vừa là hăng-hái :
— Hoan-hô ngực trần trùng-trục !
— Đà-dảo xu-chiêng quê một cục !
Một nhà báo phỏng-vấn đường-dot
Một nữ sinh-viên 21 :
— Cô có đeo xu-chiêng không ?
Cô sinh-viên liền cởi nút áo.
Đề lộ ra « hai gò bồng-dảo »
Và khoén nụ cười : « tôi cũng như ông » !
Một phụ-nữ Mỹ ở Sài-gòn hỏi Diệu-Huyền :
« Nghĩ sao về cái xu-chiêng ? »
Huyền đáp : Phụ-nữ Ban-mê-Thuột, Pleiku, Kontum,
Tân-tiến hơn phụ-nữ Mỹ,
Đã 20 thế-kỷ !

3 — Sinh-viên Nha-khoa

Chàng yêu một chị làm công.
Mang bầu mẩy tháng đã trông inh-inh,
Đêm hôm chàng dứt mối tình,
Chàng ôm lấy chị vượt tình xuống sông,
Nước trôi xác chị làm công,
Lên xe gắn máy chàng dâng một mình.
Tưởng đâu chôn kín đáy sinh,
Ngờ đâu vở-lở thui tình tùm-lùm.

Chàng là sinh-viên Nha-khoa,
Con nhà gia-giáo, mẹ cha hiền-lành,
Nhưng mà xã-hội hôi tanh
Sinh-viên hành-động lưu-manh giết người.
Chuyện nghe ai cũng rụng rời,
Bàng-quan phê-phán lầm lời khắc-khe.
Lấy gì bệnh-vực, chờ-che ?
Ăn chơi truy-lạc, đam-mê quen rời.
Tinh-thần mõi mệt buông trôi,
Thanh-niên cuồng-loạn, bụi đời nhấp-nhô.
Còn đâu lý-tưởng tôn-thờ ?
Tương-lai, Tổ-quốc, ớm-ờ ngoài mõi.
Ngồi buồn than-thở thê thôi,
Câu Thơ-Lên-Ruột i-ỏi thêm buồn !
Một trò hành-động ma-bùn,
Phải đâu cả lớp, cả trường Nha-khoa.
Nhưng ngồi suy-ngẫm sâu xa,
Xót-thương thời-i-dại loạn đa vi-trùng.
Thuốc nào chữa hết, nhọt, ung ?

4 — Đầu trường Hạ-viện

Dân-chúng ngồi cười họ tổ nhau,
Dân-biểu tổ nhau loạn xà-ngaú,
Chú này để vợ làm cho Mèo,
Bị chú kia ghen, tổ lộn nhào !

Tổ lộn vì chưng chuyện kiếm ăn :
Nó thầu kinh-tế, bột xi-măng,
Nó mưu buôn lậu đường hàng-hải,
Nó giả mua tàu để chuyển ngân.

Tổ nhau hối-lộ, tổ tham-ô,
Vận-động ghi tên lập trận đỗ,
Hất cẳng ông già đưa kiểng-nghị,
Đứa thì đá-đảo, đứa hoan-hô.

Chúng tổ lắn nhau lầm chuyện tồi,
Tổ nhau bè-phái, tổ chia xôi,
Trăm.ngàn mõi tháng ăn rồi tổ,
Dân-chúng ngồi cười, lộn ruột thôi !

5 — Trà lời cô Thùy-Vân

Một nữ sinh-viên Saigon, gọi điện-thoại yêu-cầu Huyền
viết mỗi ngày một bài THƠ LÊN RUỘT để đăng trên nhật
báo.

Vân đòi Huyền mỗi ngày nhập cuộc,
Một bài thơ lên ruột lên gan,
«Mỗi ngày vật giá leo thang,
Sao Thơ-Lên-Ruột hàng-hàng không leo ?»
Nhưng Vân ơi, Huyền nghèo xơ-xác,
Là nghèo tiền, nghèo bạc, nghèo xu,

THƠ LÊN RUỘT

Còn Thơ thì chưa cả lu,
Bốn mùa trăng gió vi-vu còn hoài,
Gió hồn-loạn ngày ngày huyền-náo,
Thổi cuồng lên điên đảo mây bèo,
Thấy đời trái gió lện-lèo
Huyền cười lộn ruột, lộn phèo, lộn gan.
Phường danh-lợi leo thang vật giá,
Chợ công-hầu bôn-bả thịt.xôi,
Văn-chương ẽ-äm vì ôi,
Bột, đường, khan-hiem vì ngôi chợ chiều !
Dù vật-giá leo nhiều, leo ít,
Bột, bánh, đường, trẻ nít còn ham,
Thì còn những kẻ gian-tham,
Trộn đường, pha bột, để toan bịp đòn
Kẻ buôn nước, kiêm lời triệu, tỷ,
Kẻ đầu-cơ xương-tủy Nhân-dân,
Thị-trường chánh-trị kinh-doanh,
Biết bao tay chị tay anh, hoạt-dầu.
Huyền muốn mưa, Thơ trào ói mật.
Lên ruột già, lộn cật, lộn gan,
Nhìn phường lời-tói leo thang,
Càng leo hí-hòn, càng tan-nát giờ !
Thơ Huyền còn cả một kho.

Dierenhoven

TIẾNG NÓI GÁI TRAI THẾ HÈ



Vùng trời biên giới

của CHÍ-HẢI, Tây-Ninh.

T HẾ mà đã ba năm rồi Giao
nhì, ba năm rồi Giao về Gò-
Công dè lại miền Tây Ninh khô
cằn sỏi đá này một người bạn.
Giao cố nhớ xem. Hải dấy.

Giờ này có lẽ Giao đang vui
đùa với chúng bạn hoặc dự một
cuộc nghỉ hè đầy hứng thú ;
không biết Giao có nhớ đến Hải
dang ngồi một mình để nhớ lại
những kỷ niệm của chúng mình.

TIẾNG NÓI CỦA THẾ HỆ

Giao ạ ! Trời Tây Ninh hôm nay không mưa cũng không nắng, khí trời không quá nóng như cái nóng mùa Hạ, cũng không lạnh cái lạnh rét run. Mà chỉ có một cái lạnh-lạnh của đầu mùa thu. Giao có nhớ không, có những ngày trời cũng lạnh lạnh thế này. Khi mặt trời còn đang say ngủ. Mình đã đạp xe đạp. Gióng đôi nhau từ những con đường dắt đó. Ngoài ngoèo dẫn đến trường. Có lần mình đạp xe dưới những hạt mưa bụi nhỏ. Giao đã nói : «Mình được đi bên nhau mãi thế này thì càng mưa, càng lạnh, lại càng thú bõ héng». Giao ơi !

Từ ngày Giao rời miền Tây Ninh này, đến nay Tây Ninh vẫn không có gì thay đổi, vẫn những tà áo đạo hiền hòa, vẫn những bóng trắng bọc tròn, vẫn những đoàn công-voa của Hoa Kỳ làm tung bụi đỏ ngầu. Tây Ninh vẫn là một thành-phố của chiến tranh, của đạo-giáo, của những bàn tay luôn lẩn tràng-hạt, và cũng của những bàn chân sắng sảng chạy giặc. Đây vùng trời Hải đang

sống là vậy đấy. Giao ạ. Thế mà có nhiều người muốn ở lại nơi đây, để sinh sống.

Giao ạ !

Có một độ Hải được thầy mẹ Hải cõ về SàiGòn, học trường Lê bao Tịnh đấy, mới về nhà người cô học trù được năm tháng Hải đã thấy nhớ chí lạ những bóng dừa cao, những mái tranh nghèo, mái trường siêu-vẹo. Lúc đó Hải mới biết rằng : Nơi mình đã lén lén, có những kỷ niệm vui, buồn thì, mình thương nhớ, không muốn rời xa nó, dù rằng nơi đó là nơi nguy hiểm, hoặc là Vùng Trời Biên Giới buồn tanh.



TELMIN

TRỊ CÁC LOẠI LÃI

THƠM * NGON ★ NGỌT

Nói với Tu sĩ đàn anh.

của Tăng-sinh THÍCH-HUỆ-TRÍ, Saigon.

T HƯA các anh.

Tôi là một trong những đứa em, đang nối tiếp con đường sự nghiệp của các anh, tiếc thay vì kẻ đi sau, và đang khép mình trong khuôn khổ học đường, nên không đủ sức đề hành động, chỉ biết lo âu, thao thức cho tiền đồ.

Qua nhiều lần suy nghĩ, hôm nay mới mạnh dạn nói lên tiếng nói chân thành, và bất đắc dĩ này. Cũng như đánh-lên tiếng chuông trong đám người đang mê ngủ, và đề báo động ngôi nhà Phật pháp lâm nguy, vốn nó đã bị phong bao báp từ lâu, gần đây lại có những đám ma quân xâm vào hàng ngũ « ường trời Như Lai » để phá hoại, hầu làm giảm giá trị tinh thần của một chơn lý muôn đời bất diệt.

Thưa các anh, vì đang sống trong khuôn khổ kỷ luật, nên tôi không có dịp nhìn bao quát.

Thời gian gần đây, được đọc, được nghe tin tức, bình luận của báo chí hằng ngày, hằng tuần v.v... Không niềm đau nào bằng khi 3 vị tu-sĩ mà họ cho là 3 vị sư « hổ mang » ; một vị Sa-Dì với cái tên « quỉ dâm dục » mỉa mai thay một vài vị Đại Đức, Phượng-Tọa lại sống với nữ tín đồ, hành nghề tha hồ hốt bạc v.v.

Những hành động trên làm sao xứng với cái danh « Thiên nhơn chí đạo sư » ? Hạng người ấy có khác gì kẻ trần tục, họ đang bị tài sắc danh vọng làm mê mẫn !

Rồi bao nhiêu dư luận phê phán, bồn phận làm em, tôi hết sức đau lòng, buồn cho sự suy tàn của Phật pháp !

Sự phơi bày trên báo chí, đôi khi không đúng sự thật, có thể chi. đề sửa sai, nhưng cũng đau đớn, vì không có lửa thì làm gì có khói ? Một vài cử chỉ như di gán máy bận áo vải đất

TIẾNG NÓI CỦA THẾ HỆ

tiền, không đáng để thiên hạ thắc mắc, thế mà cũng trở thành đề tài cho báo chí dư luận. Đó là phương tiện nhưng oan ường thay các anh không xem đó là phương tiện, lại lấy làm hâm diện, ngồi lên xe thì xả hết tốc lực trên đường phố, có vị lại chở đàn bà con gái. Sao các anh không nghĩ mình là «Sứ giả như Lai»? Hành như-Lai Sứ, tác Như-Lai sự, các anh là bậc kế thừa để hướng dẫn độ sanh, gần hơn nữa, mình là kẻ đầu tròn áo vuông, đáng làm gương cho mọi người, sao các anh không nhìn lại mình?

Trong hiện tại không phải chúng ta đang sống vào xã-hội đèn thắp ngược của Cụ Nguyễn-tường-Tộ. Nhưng phải ý thức, để tránh tai tiếng cho đạo, cho đoàn thể chúng ta và cho chính cá nhân.

Một tấm gương bị lu mờ vì bụi, nếu các anh không lau, thì các anh cũng đừng nên bôi vào một lớp bùn nữa, để người khác lau. Đằng này các anh đã không

chịu lau chùi, lại bôi thêm, thì hỏi ai là người chịu trách nhiệm, có phải chẳng đáng ông cha (bậc cao tăng đ/c độ) chúng ta chịu không? Hay tất cả chúng ta phải gánh lấy?

Kẻ viết bài này không phải cố tình vơ dưa cà nấm, chỉ ao ước muốn các anh hãy ý thức bồn phận, phần trách nhiệm lau chùi tấm gương kia cho sáng sủa thêm lên, để mọi người soi.

Trong hiện tại là thời «Pháp nhược ma cường». Do đó lầm kẽ lợi dụng chiếc áo Như-Lai để bôi nhọ, xen vào hàng ngũ chư tăng để làm băng hoại sức mạnh của một tinh thần có thể thắng phục được ma quân, từ ngoại cảnh đến nội tâm. Họ hành động một cách xấu xa bỉ ổi, làm cho chúng ta mất hết niềm tin tưởng của linh-dồ — Xin các anh hãy can đảm gạt rá ngoài bao ác ý tà tâm, mạnh dạn loại khỏi hàng ngũ, những con vị trùng ăn bám, làm tiêu mòn di sản của đức Tứ-phụ.

Đức Phật có dạy «Sư tử là

TIẾNG NÓI CỦA THẾ HỆ

loài có sức mạnh vô địch, không sức mạnh nào bơm, thế mà chỉ có loài vị trùng ăn bám vào thân nó, mới làm hại được cuộc đời của nó». Chúng ta cũng vậy, ngôi nhà Phật pháp là một sức mạnh vĩnh cửu, không thể bạo-lực hay cường quyền mà phá hoại được, chỉ có hạng người tự xưng là «Trưởng ử Như Lai» với cái giả danh Thượng Tọa, Đại Đức mang tần niêm «bán tăng bán tục» mới phá hoại nó mà thôi. Nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn làn sóng ấy, thì ngôi nhà Phật-pháp sẽ bị lũy diệt không bao xa.

Kinh nghiệm cho chúng ta thấy, từ năm 1963 đến nay, biết bao nhiêu kẻ lợi dụng danh nghĩa này, chức vị no đê phá hoại, làm phân hóa giáo hội, hàng ngũ chư Tăng bị khinh rẻ. Nhất là giới thanh-niên tăng chúng ta phải gặp nhiều khó khăn trở ngại.

Nhiều anh chạy theo nếp sống xã hội đưa đòi vật chất với thế gian, cũng có anh chạy theo mảnh

bảng mà bỏ quên việc chánh. Các anh đừng tưởng rằng có mảnh bảng cao, mới có thể chế phục được lòng người, trả lại khinh rẻ đàn em. Nếu nghĩ như thế là sai. Vì tất cả đều là phương tiện, không biết dùng thì vô tình chuốc lấy khổ đau, làm mồi cho thiên hạ đèm pha.

Xưa Phật còn tại thế, ngài đâu đua tranh để đoạt mảnh bảng, thế mà ngài đã cảm hóa và chế phục được tất cả. Nói thế, không phải tôi chối léo bằng cấp, tuy không chối léo, nhưng cũng không lấy đó làm quan trọng. Quan trọng là «hạnh giải tương ứng».

Cứu cánh của chúng tôi không phải có mảnh bảng cao, mà cứu cánh của chúng ta là an lạc giải thoát. Muốn trở nên con người hoàn toàn, trong ba món tam vô lậu học (giới, định, huệ,) không thể thiếu. Được như thế mới xứng danh «Liên nhơn chí đạo sư».

Thưa các anh, vì lợi ích chung, tôi mới nói lời này, chứ

TIẾNG NÓI CỦA THẾ HỆ

không phải vạch áo clô kè khíc xem lùng. Các anh hãy tự khép mình, và gạt ra ngoài những phần tử bất chánh, hầu tạo lại uy danh cho đạo, niềm tin tưởng vào giới trẻ hiện tại của các anh và lai cho đàn em đang nỗi gót.

Có như thế mới bảo tồn được

Không ỷ lại

của PHẠM-VĨNH-LỜI, Đà-nẵng.

... ĐỌC bài ý-niệm trong mục tiếng nói gái trai thế hệ của anh Hoa Nguyên. Tôi thấy tất cả nhữn g cái tệ hại xảy ra cho tinh-hồn lân-vật-chất của thanh thiếu niên ta hện nay đều do thừa cho thuyết-lý hiện-sinh. Từ những nhà văn, nhà in ra sách báo đều do chủ-thuyết này phô biến ra dè trực lợi-nhưng theo tôi ngõi thuyết hiện sinh không đến nỗi tác hại đến như vậy, hay nói đúng hơn cái gì cũng tương đối nếu sống đúng theo vẫn dề người ta vạch ra-Nguyên sống theo thuyết hiện-sinh chỉ biết sống cho hiện tại, sống chấp nhận cho

cái danh dự, dựng xây ngôi nhà chánh pháp mỗi ngày mỗi lát mảnh thêm lên và sáng dậy đạo vàng son muôn đời trong mai hậu. Ngay hiện tại chúng ta mới tránh kiêc câu «ăn đường nòng Phật» vậy.



hôm nay và không cần ngày mai, nhưng có bao giờ chỉ cho ta mang cái xấu xa vào xã-hội, quên nhiệm vụ, bốn-phận của mình đối với quốc gia xã-hội? Tuy nhiên, theo anh Hoa Nguyên, thanh-niên tuổi trẻ chúng ta vì ảnh hưởng hoàn cảnh không mấy tốt đẹp mà đã di vào con đường tàn hại tâm hồn vẫn đang.

Trong hoàn cảnh chiến tranh ngày hôm nay còn tâm tư đâu lo cho ngày mai. Hãy sống tất cả cho hôm nay theo đúng nghĩa của nó như tôi đã nói ở trên. Đạn bom hàng ngày vẫn nổ, máu vẫn đổ, thịt vẫn rơi, không sống

TIẾNG NÓI CỦA THẾ HỆ

cho ngày mai sẽ ra sao!? Đến chết tay trắng vẫn hoàn trắng tay-hay dẹp bỏ tất-cả những mặc-cảm, những sự lùi nhục dần vật tâm hồn, sống chấp-nhận hầu hết mọi khía cạnh phúc-tapot của xã-hội.

Tôi nói như thế không phải tôi là một con người già bướng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại đầy đầy những mưu mô, những lừa lọc, nếu ngồi đó mà tìm cách lọc lừa thì chỉ khổ nặng vào thân.. Chẳng thà một phút huy hoàng rồi chót tối, còn hơn là le lói suốt trăm năm».

Chúng ta đang đối, đối một cách cõn-càò, chúng ta ăn chén cơm ngày hôm nay. Hãy thường thức cho trọn vẹn cái hương vị của chén cơm hôm nay, đừng bao giờ lo ngày mai sẽ có một



20 tiếng nác.

của Hàn-sĩ LINH-GIANG, Cần-thơ.

Kính gửi nhà-văn, nhà thơ lão thành Nguyễn Vy.

bữa cơm ngon hơn, thịnh soạn hơn ngày hôm nay mà đánh mất cái hưng-thú, cái hương vị của chén cơm hôm nay...

Tất cả những bài báo, những sách Vở có tính-cách đậm-dật, lung-iạc ý-chí thanh-niên thuộc loại văn chương nhảm-nhi, rẻ tiền, đáng loại bỏ một trong những con sâu đầu tiên đã làm rầu nồi canh. nhưng chí dã quyết thì vững hơn vách núi, cứng hơn sắt thép. Tại sao tự chúng ta không loại bỏ dần những tư-tưởng những hành-dộng làm phương hại quốc-gia, xã-hội kia đi ? Cầu cứu với ai ? không ai giúp mình bằng tự mình giúp lấy — không dựa vào một kẻ nào hết — không ỷ lại ai. Tự chúng ta vạch lấy một con đường.



TIẾNG NÓI CỦA THẾ HỆ

Đây là tâm-trạng thấy, sống tận mặt của chúng cháu,
của bao nỗi lòng đau-đớn ê-chề vì thời cuộc, vì chiến tranh.

Là một độc giả của Phò-thông, đang cầm súng ngoài
mặt trận.

Xin bác cho những giọng chữ này «ngủ» trên báo Phò
Thông để những người trang-líra như chúng cháu yêu
quê hương này thêm một chút nữa !

Kính thư
TRUONG QUANG SUN



Tiếng chim khóc trên cành vì không còn chỗ đậu
Tiếng quạ cười trên kinh Đồng-Tháp nhìn ta đây chắt nỗi
lèu-bèu.

Tiếng nắc nghẹn-ngào của người thiểu-phụ chờ chòng sau
bao ngày hao mòn trông đợi

Tiếng nói bập-be của đứa trẻ lên ba mồ côi bõ.

Tiếng đại-bác làm giật mình ruộng lúa tõ bõng.

Tiếng phi-cơ thả hỏa châu trong đêm đang tìm mồi lùr-đù

như con thú-dữ.

Tiếng ho lụ-kụ của cụ già nứa đêm thức giấc dậy nhớ con.

Tiếng vang kêu cứu của người dân bị đạn.

Tiếng sột-soạt của quân Cộng-Sản nấp sau lùm cây.

Tiếng hát những con điếm nằm trên nệm mút vọng lại từ
«Room for rent».

Tiếng giày nhà binh của quân đội bạn trên vỉa hè quê mẹ
Việt-Nam.

TIẾNG NÓI CỦA THẾ HỆ

Tiếng ngáy của các cô Snack bar ngủ lăn trong lầu-quán
sau cơn mệt-mỏi.

Tiếng nhạc kích động của ngoại quốc hòa với tiếng hát
mê cuồng của trai gái Hippy Bụi đời.

Tiếng gọi lên đường của người lính «khai giỗng» với bộ
ngực no tròn.

Tiếng nói «Cách Mạng» của những nhà «Ai quốc» ở biệt
thự, lâu đài.

Tiếng gọi Hòa Bình lạc giọng của Đức Giáo Hoàng và của
những nhà chúa lèle Địa-cầu.

Tiếng khóc nghẹn-ngào của người vợ trong nhà xác

Tiếng rên-rỉ của người lính Cộng 16 tuổi năm hắp hối trên
bờ mương.

Tiếng cuốc xuồng đào-đất chôn vùi thế-hệ thanh niên Nam,
Bắc, hơn hai mươi năm chinh chiến.

Hồi Thương-Để có nghe không ?

Hàn Sĩ LINH-GIANG
Cần Thơ

Chia buồn

Rất đau buồn thương tiếc được tin bạn :

Giuse HOÀNG CAO-TĂNG, (Air France)

đã mệnh-chung ngày 24-8-1969 tại tư-thất, Saigon.

Cảm-động phẫn-ru cùng tang-quyền.

NGUYỄN-VŨ

SINH HOẠT TRẺ

Bắt đầu từ số này, chúng tôi mở mục «Sinh Hoạt Trẻ» để ghi nhận những chặng-lịch của Văn-nghệ trẻ, những hiện-tượng trẻ của thời đại để làm tài-liệu cho Văn-học-sử sau này.

Chúng tôi sẽ tôn-trọng tinh cách khách-quan lịch-sử (objectivité historique) của Tạp-chí Phô-Thông, ghi lại trung-trực và đầy đủ những hiện-tượng Văn-nghệ của các lớp trẻ.

Các bạn làm văn-nghệ hôm nay có thể hợp-tác trong mục này với tinh-thần vô-tư xây-dựng thuần-túy văn-nghệ.

PHÔ-THÔNG

Hiện Tượng «Quán» Văn-nghệ



«Thằng Bờm»

* THU-MAI

SAU biển-cố Mậu-Thân, trong giới trẻ Saigon xuất-hiện nhiều hiện-tượng lạ. Một trong những hiện-tượng ấy là phong-trào mở Quán cà-phê văn-nghệ. Đầu tiên chỉ có một vài «quán», nhưng dần-dà, «quán» mọc lên như nấm, mang những cái tên rất ư

era vè như : «Quán Gió», «Quán Thơ» «Quán Linh», «Quán Báo», «Thằng Bờm», «Cháo Lú», v.v.. và v.v...

Để bạn đọc hiểu rõ thêm về những sinh hoạt của một số bạn trẻ, chúng tôi xin ghi lại đây khôn-khí văn-nghệ của một vài

SINH HOẠT TRẺ

«quán» tiêu-biểu nhất ở Bô Thành.

Đầu tiên chúng tôi xin viết về «Thằng Bờm». Nói đến «Thằng Bờm» trước tiên không có nghĩa là xếp hạng, mà chỉ vì địa-diểm «quán» gần tòa-soạn, tiện việc đến thăm, chỉ có vậy. Và bây giờ xin mời quý bạn theo dõi một đêm sinh-hoạt của «quán thằng-Bờm».

Buổi chiều, sau khi thảo-luận với thi-sĩ N.V., tôi về nhà ăn mấy chén cơm, đọc qua loa vài tờ báo, thì đồng-hồ đã hơn 7 giờ 30. Vì mặc áo, tôi đi solo đến «quán thằng-Bờm» cách tòa-soạn P.T. không quá 200 m. «Thằng-Bờm» đứng ở cuối đường Đề-Thám, đối-diện nhà phái-hành Đồng-Nai. Là một ngôi nhà lầu hai tầng, mới xây. Trước cửa treo lủng lẳng một ngọn đèn điện chụp chiếc nón lá. Nơi cửa vào, cao hơn đầu người, đóng chấn ngang một thanh gỗ, viết chữ đen : «Thằng-Bờm». Bước vào trong, người ta thấy một vài cái bàn làm bằng những khúc cây, lắn l้อน với mấy chiếc

bàn salon, vuông nho-nhỏ. Ghế cũng thế, có những cái bằng gốc gỗ, bọc da màu. Có cả canapé. Trong cùng là quầy hàng, bên trái là bức gỗ, để chiếc Micro, với già nhạc.

Hai bên tường dán nhiều bích-chương về các chương-trình chủ-dề dã và sê-trình-diễn mỗi đài thứ sáu. Đại khái những chủ-dề như : Tình ca mùn Hè, Đêm Thor Hòa-bình, Tình yêu chỉ vây, Hèm Tình Ca, Hèm Dân Ca, Đêm Thor Thành-tâm-Tuyễn, v.v... Mỗi chương-trình như thế do các Thi nhac ca-si trẻ như Từ-kế-Tường, Thành-tâm-Tuyễn, Trần-dạ-Tử, Vũ-thành-An, Hà-nguyên-Thạch, Hoàng-ngọc-Châu, Huyền-Anh, Khánh-

PENI-V

200.000 đv
400.000 đv
500.000 đv

Thuốc viên trú sinh loại mới PENICILLINE. V uống để dàng inà công hiệu như chich PENICILLINE - G

Lý, Phạm-thần-Thoại, Đặng-tấn-Tới v.v.., và các bạn hữu của họ trình-bày.

Một vài bích-chương giới thiệu các sách báo mới vừa xuất-bản, phần nhiều là của những người trẻ, có ghi giá bán. Ngoài cùng phía tường bên phải, nơi cửa ra vào, treo một cái khung, có chữ : «Exposition», «Mỗi tuần một bức», cạnh đấy là một bức tranh sơn dầu với tựa «Khăn sô cho Huế» của Hạ-quốc-Thuy, mà theo lời một anh sinh-viên trong ban quản-trị quán, thì bức tranh này anh Thy sẽ gửi dự thi giải thưởng Hội-họa của Tổng-Thống.

Trên trần nhà, treo nhiều đèn bóng chụp bằng mỏ cau vè hoa, dài dài, tỏa ánh sáng mờ mờ, ảo ảo, một cái quạt trần đang xoay tít. Hai bên treo hai bức màn nhô, bằng tre đan, lửng-lo, lơ-lửng. Máy hát đang trỗi nhạc Trịnh-công-Sơn.

Khi tôi bước vào, quán chỉ có 9 người khách, toàn con trai, tất cả đều vào khoảng hơn 20 tuổi,

mỗi bàn hai người đang ngồi uống nước ngọt, café, hút thuốc lá tán chuyện nho-nhỏ. Ở một cái bàn dài, ba người, một lính, hai civils đang châm-chú đánh cờ tướng. Đang quay, hai cô gái tóc xỏa, khá xinh, một cô mặc robe trắng, một cô mặc robe tím, đang chụm đầu xem một cái gì đó, cười khúc-khích.

Tôi chọn chiếc bàn gần bức gỗ, có chiếc canapé. Nhiều đôi mắt ngần ngại tôi bỏ ngõ rồi lại tiếp tục tán chuyện, đánh cờ. Ngoài hơi lâu mà không thấy ai hỏi gì, tôi đứng dậy đi lại quầy, hình như hai cô không bay có khách vào thì phải ? Tôi hỏi chị mặc robe tím,

— Chị có cái gì uống không chị ?

— Dạ có chứ. Chị uống chi ?

MIDOL
TRỊ CÁC CHỨNG
ĐAU NHỨC, CẢM CỦM

— Chị cho tôi chai Bireley.

— Ở đây không có Bireley, chỉ có coca-cola, chị uống tạm nhé ?

— Vâng, chị cho tôi một chai. Đêm nay có văn nghệ chị không chị ?

— Dạ có chứ. Bữa nay là «Đêm họp mặt thứ Tư» vui lắm. Vui hơn thứ sáu nhiều.

Chị đến ngồi nói chuyện với tôi một lúc, chị cho biết chị đang học Văn-khoa, theo chứng-chỉ Nhân-chủng và Xã-hội-học. Hồi về việc quản-trị quán, chị bảo : «do nhiều anh sinh-viên các phân-khoa làm » Chị cũng cho biết, mỗi khi các anh em văn-nghệ muôn trình-diễn một đêm chủ-đề Thơ, Nhạc thứ Sáu, thì họ chỉ cần cho ban quản-trị biết, để sắp xếp. Họ khỏi phải trả một phi khoản nào, ban quản-trị cũng thế, sẽ không trả cho họ một thứ gì cả. Nhưng những đêm chủ-đề Thơ, nhạc mỗi thứ Sáu như thế, không thu hút được đông đảo khán-giả mấy. Đêm thứ Tư anh em đến tham-dự đông hơn. Phần

nhiều khách-hàng thường-trục của quán là những anh em sinh-viên, học-sinh, quân nhân trẻ.

Đó là lời chị mặc robe tím đã nói cho tôi nghe như vậy.

Thấy tôi có vẻ tò-mò, hỏi lung-tung chuyện, lại vào quán một mình, chị hỏi tôi :

— Chị đi một mình ?

— Vâng.

— Ông, cô ấy là ký-giả ?

— Không. Sao chị nghĩ thế ?

— Nếu chị làm ký-giả thì hơi trễ đấy.

Và chị đứng dậy trở lại quầy hàng.

REGAST. T

TRỊ CÁC CHỨNG ĐAU
BAO TỬ. Bảo chế theo
công thức Hòa-Lan

Ngồi được hơn 15 phút thì trời bỗng dung đỗ mưa như trút nước. Tôi ngồi khoanh tay trước ngực nhìn ly Coca-cola mà rùng mình. Lạnh thế này mà uống nước ngọt vui đá thì phải biết. Nhưng lòi gọi rồi, chả lẽ không uống, nên tôi cũng ráng nhảm nháp vài hép cho phai phép. Trời mưa lạnh, ngồi trong quán nhìn những giọt café phun chảy chậm, những lần khói thuốc, những khuôn mặt bất động, những cái đầu chụm lại nói chuyện nhỏ nhỏ, tiếng hát Khánh-Ly vang-vang, thấy không-khí trong phòng có vẻ ấm-cúng, là lạ.

8 giờ 30, trời bắt mưa, thêm một vài người đến, mang theo áo mưa súng nước. Dần dần, số khách hàng tăng lên khoảng hơn 20. Tất cả đều có vẻ ngạc-nhiên sự hiện-diện của tôi, vì trong quán tôi là người nữ-khách hàng duy-nhất, lại ngồi một mình nữa chứ. Có lẽ các ông ấy nghĩ rằng tôi đang ngồi chờ «kép». Bộ phải có đào kép mới bước chân vô đây được sao?

Tôi luôn miệng vái Ông Địa xui khiến một cô nào phi-lac vào đây cho tôi đỡ ngượng. Mà Ông Địa linh thiê, tôi vừa vái là có ngay một anh vào, cánh tay băng bột, theo sau là một chị mặc quần «patte» trắng, chem se hoa, hai người ngồi bàn trong góc, tâm-sự. 10 phút sau thêm một cặp nữa vào. Cô này mặc mini-jupe khá cao, tóc hót ngắn, maquillée rất «Lolita».

Vừa vào cô đã cất giọng ôn-zen chào mấy anh ngồi cạnh bàn tôi :

— Cao các anh ạ.
— À Liên...

— Ai bảo với các anh rằng em tên Liên ?

Giọng cô thật «ngây-thơ và nũng-nịu»!

Tôi đưa mắt nhìn tổng quát khắp phòng, bàn nào cũng có khách, toàn con trai, chỉ có 3 cô gái, mà 2 cô đi với bồ, — và tôi. Hình như con gái không mấy hưởng ứng những sinh hoạt như thế này?

Vẫn chưa thấy gì lạ, các ông vẫn uống café, hút thuốc đánh cờ tướng, tán chuyện, hoặc ngồi im lặng cúi đầu ra vẻ suy-tư, hay chăm chú nghe nhạc. Trong gian phòng nhỏ, để nước ngọt, hai anh mang kiến cận trong ban quản-trị đang ngồi nhai bánh mì. Ngoài cửa đi vào, một thằng bé khoảng 8, 9 tuổi, mặc áo rách vai, đang ngồi lở mắt ngủ. dưới chân có một hộp đồ nghề đánh giày. Ba ông đánh cờ từ chiều, vô ý đánh rơi mất một con cờ, họ bỏ cuộc, đứng dậy trả tiền ra về.

9 giờ 30, một anh trong ban quản-trị ra giới-thiệu chương-trình văn-nghệ : «Các anh chị có có thể hát, ngâm thơ, nói chuyện văn-học, ai có năng-khiếu gì, cứ lên trình-bày để chung vui».

Nhưng không có ai ngâm thơ, nói chuyện văn-học, mà chỉ có các anh Giang Sơn, Thy, Niên, Cô Trinh. (cô mặc mini-jupe) lên vừa đánh Guitare, vừa hát nhạc Trịnh-công-Sơn, Vũ-thành-An, Phạm-Duy, xen lẫn nhạc Tiêu-chiến.

Riêng anh Thy, thi hát nhạc do chính anh sáng-tác. Anh bảo với tôi trong lúc tôi sắp ra về rằng, nhạc của anh là nhạc biêt-chiến, nhưng mang âm-hưởing Dân-Ca. Đáng lý anh đã trình-diễn một đêm nhạc chủ-dề thứ Sáu, nhưng vì những bản nhạc trầm-hùng của anh cần ca-sĩ có giọng thật cao mới hát được, mà anh thì tìm chưa ra.

Cô Trinh, sau khi hát liên-tiếp 3 bài nhạc Việt, còn hát thêm một bản nhạc Mỹ theo lời yêu-cầu của một người bạn của cô. Cô vừa hát, vừa liếc mắt, nhìn anh Giang rất u là au-yêm.

Khi anh Giang đang hát, cô xuống ngồi ở bàn gần tôi, thì có một ông lính ngồi bàn sát đây có lẽ ái-mộ, xấp tôi làm quen. Anh Giang hát xong, đến ngồi dưới chân quầy hàng, hút thuốc liên-

ANACINE

TRỊ PHONG NGÚA
MÈ ĐAY, HO, SUYỄN



miễn. Một lúc, có lẽ chịu đựng không nổi, anh cầm ly nước, đi lại phía cô Trinh. Chắc sợ anh đỗ ghè tưống, cô Trinh vội ngồi sát lại anh, chưởng tay qua bụng, dựa đầu vào ngực, cười khúc khích.

Bây giờ đến phiên ông lính út thuở tùng hơi dài, liên tiếp điều

này đến điều khác.

Thằng bé đánh giày bò qua, bò lại khắp phòng, gã đánh giày nhưng ai cũng lác đầu. Anh Giang móc túi cho nó đồng tiền chỉ 20 đồng. Mỗi lần một anh hát xong, nó cũng vỗ tay la:

— Bis ! Bis !

SINH HOẠT TRẺ

Trong 5 người, ai cũng hát nhiều bản, chỉ riêng anh Năm, mặc dù cả phòng họ : Bis ! Bis ! anh cũng chỉ hát một lần.

10g ngưng hát, một anh trong ban quản-trị quán lên giới-thiệu «Câu lạc bộ làng Văn» của Hội Văn-hóa bình-dân, tập-san «Ý thức» của một số sinh-viên. «lòng-oan lưu-động theo chân người viết, «Giá bán 50 đồng, có gởi bán tại đây». Và sau cùng là tập san «Phát-triển» của PSC cơ-quan Phát Triển Thanh-Nien Học-Đường «Báo này biếu không, ai đọc lại quay mà lấy». Suốt buổi tối tôi chỉ thấy một ông lính lại quay mua một cuốn «ý-thức».

10 giờ 30, tôi đứng dậy trả tiền đi về. Giá nước không đắt lắm, một coca-cola 30 đồng, một ly café phin 30 đồng. Tất cả chỉ có 60 đồng mà tôi đã ngồi hơn 2 giờ đồng-hồ. Trong khi tôi hỏi chị thâu-ngân về tên của mấy anh đã hát vừa rồi mà tôi không nhớ hết, thì có một anh hỏi tôi :

— Chị quen với Yến ?(Yến là chị thâu-ngân đê thương vừa thay cho hai cô mặc robe tím, trắng lúc 8 giờ...)

— Không.

— Chị đi một mình ?

— Vâng.

— Chị ở xóm này ?

— Vâng.

— Thế mà hồi nãy tôi tưởng...

— Anh tưởng gì ?

— Dạ không... tôi định...

— Anh định chi ?

Tôi mỉm cười chào anh, chạy về nhà, quán sắp đóng cửa. Trời bình như đang muốn mưa thêm.

Đêm thứ Tư 3-9-69

THU-MAI





Về thăm xứ Trúc

Ai về thăm xứ Trúc
Qua sông Tiền nước đục
Đất lành đẹp như mơ
Hàng dừa xanh rủ tóc

Anh có yêu gái Việt
Về đây, anh về đây
Vai áo bà ba trắng
Kìu kít một gánh đầy

Nắng cháy lòng lữ khách
Mời một trái dừa non
Mùi quê hương dịu ngọt
Cô hàng quán trắng tròn

Hàng cây nghiêng bóng đỗ
Con đường dài buôn lèn
Sông phơi mình mệt mỏi
Đò, sóng vỗ bập bềnh

Ai về thăm xứ Trúc
Đôi năm nữa thanh bình
Trúc giang chứ thêm đẹp
Dừa xanh, trùng dừa xanh...

ĐOÀN-THI-MAI
(Trúc-giang)

Mင်္ဂ



* DIỆU HUYỀN

CÔM xong, bà Tú bụng nải chuối-chà ra để tráng miệng. Liếc nải chuối, ông Tú cười :

— Lần nào em cũng mua chuối dính-lẹo.

Bà Tú mặc-cô đồ mặt :

— È ! Nói chuối sinh-dôi, chứ ai lại nói chuối dính-lẹo nè ! Tại cái bà bán chuối lừa cho em nải chuối vậy đó.

Ông Tú bẻ một trái riêng cho ông, còn hai trái sinh-dôi ông bẻ trao bà Tú :

— Phản em đấy.

— Hồng thêm đâu !

Bà Tú giành trái chuối kia, đè hai trái sinh-dôi cho ông Tú. Bà vừa lột chuối, vừa bảo :

— Má bảo em là đàn-bà con gái không nên ăn chuối sinh-dôi.

— Tại sao ?

— Em biết đâu. Má bảo vậy, em hay vậy.

— Thế từ nhỏ đến lớn, em chưa ăn chuối dính-lẹo lâu nǎo hết à ?

→ **Chưa.** Hình như má có bảo đàn-bà con gái nên kiêng ăn chuối sinh-dôi, vì sợ sẽ đè con sinh-dôi.

— Anh nghĩ khác. Có lẽ các bà già thấy hai trái chuối dính-lẹo cho là hai trái chuối sexy đang «làm ái tình» bụi đời. Má cẩm em ăn chuối dính-lẹo đè em khỏi bị truyền-nhiễm sexy.

Bà Tú cười đỏ đoi má hồng :

— Minh cứ nói bá xám !

Ông Tú phớt tinh, nói tiếp :

— Đàn bà con gái Việt-Nam hay có mặc-cảm với quả chuối. Chuối dính-lẹo hai trái, không ăn đà dành. Chuối một trái như chuối-già bẻ đôi ra ăn, chứ không dám ăn nguyên trái !

Bà Tú cười hăng-hắc. Ông Tú vẫn cái giọng tĩ-h-bo :

— Thế mà thơ Hồ-Xuân Hương thì thích đọc nguyên cả bài, chứ không chịu bẻ làm đôi !

Bà Tú đập yêu bàn tay vào cánh tay ông Tú :

— Minh thiệt...!

Bà Tú pha cà-phê. Khuấy muồng đường trong ly cà phê đen xong, bà trao ông Tú :

— Minh à, nhân tiện em muốn biết tại sao có những đứa con sinh đôi hà minh ? Minh nói chuyện đứng-dắn cho em nghe đi.

Ông Tú hớp một hụm café, rồi túm-tüm cười, ngó bà Tú :

— Nếu anh nói chuyện không đứng-dắn em có nghe không ?

Bà Tú nhoén nụ cười duyên dáng :

— Nghe.

— Nếu em nghe thì anh nói chuyện rất không đứng-dắn rằng nếu trả lời đúng-dắn câu em vừa hỏi thì phải trả lời rất đúng-dắn rằng : Phải phân biệt những trẻ sinh-dôi giả và những trẻ sinh-dôi thiệt. Sinh đôi thiệt. (*les vrais jumeaux*) là do một cái trứng duy-nhất tách ra làm đôi thành hai bào thai. Còn sinh-dôi giả có khi cùng giống, có khi khác giống. (một trai một gái) chứ không nhất thiết phải là cùng

cùng một lúc. Nói rõ hơn nữa, sau kỳ bắt đầu có đường kính, thường thường là 14 ngày, một cái trứng từ nơi buồng trứng của người đàn-bà rụng xuống đè chờ thụ thai. Nếu vì một nguyên nhân nào đó — nhưng trường hợp này rất hiếm, — cái trứng (*ovule*) nứt ra làm đôi sau khi đã gặp tinh-trùng của đàn-ông và đã thụ-thai, thì hai bào-thai đó, sau chín tháng mười ngày trong bụng mẹ, sẽ oe-oe ra chào đời thành hai đứa trẻ sinh-dôi, cùng một giống. Nghĩa là cả hai đều là con trai bết hoặc đều là con gái hết, và ra đời chỉ cách nhau chừng 10 hay 15 phút. Phản nhiều hai trai sinh-dôi này giống nhau như đúc, nhưng cũng thiếu hัก chắt bồ cần-thiết cho cơ thể : sắt và Calcium. Đó gọi là sinh-dôi thiệt. Còn nhiều khi, — trường hợp này thường xảy ra luôn, — hai cái trứng cùng rụng xuống một lúc và cùng thụ thai, đó gọi là sinh-dôi giả. Sinh-dôi giả có khi cùng giống, có khi khác giống. (một trai một gái) chứ không nhất thiết phải là cùng

một giống như sinh-dôi thiệt. Sinh dôi già lại có khi hai đứa trẻ giống nhau, có khi không giống nhau, hoặc giống nhau ít thôi.

— Em chưa được thấy hai người sinh-dôi lần nào.

— Hồi anh ở An-Thái (Bình Định), vào năm 1926, anh có thấy hai đứa con trai sinh đôi của một ông già thuyền chài, tên là thằng Còn và thằng Cặn, chúng nó giống nhau như đúc. Lúc bấy giờ chúng 11 tuổi, suốt thời gian gần một năm anh ở đấy, ngày nào anh cũng gặp hai đứa nó trên bờ sông, mà anh không bao giờ phân biệt được đứa nào là thằng Còn, đứa nào là thằng Cặn. Gặp thằng Còn, anh hỏi : «Mày phải thằng Cặn không?» Nó chỉ cười. Gặp thằng Cặn, anh hỏi : «Mày là thằng Còn, hay thằng Cặn?» Nó cũng cười. Hai đứa nó cười cũng giống hệt nhau, dáng đi, bộ đứng, cách ăn, cách nằm, cách ngủ, tiếng nói, cái nhìn, cho đến cả những cái sở thích, cái ý muốn, cái khiếu thông minh, đều y hệt

nó nhau, không có một chút gì phân biệt hai đứa cả. Theo Bác-sĩ Zazzo, một nhà bác-học Pháp, nghiên cứu về các người sinh-dôi, thì cho đến nay, trong đường chỉ tay và những dấu lăn tay (empreintes digitales) của hai người sinh-dôi thiệt, đều giống nhau như một. Giáo-sư Henri Vignes ở bệnh viện Paris còn cho biết có hai chị em sinh-dôi, 18 tuổi, cùng đau trên vú bên trái, cùng một lúc, nơi cùng một tế-bào, cùng một cái nhọt giống hệt nhau. Hai cô này ở chung một phòng.

— Nếu hai người sinh-dôi lớn lên ở xa nhau, họ có cùng một nếp sống như nhau không?

— Tùy theo hoàn-cảnh vật-chất riêng của mỗi người. Nhưng họ vẫn có sự thu-hút lẫn nhau, kết-cảm với nhau về tinh-thần. Trường hợp ông Cécil Couper, người Gia-nã-Đại, 50 tuổi đau nặng nằm hấp-hối trong bệnh-viện Winnipeg, tháng 8 năm 1946. Trong một phút mè-maù, ông đòi thấy mặt người em sinh-dôi của ông, Edward, ở Luân-dôn mà ông không gặp từ năm 1917.

Người ta đánh giây thép gọi Edward. Edward đi máy bay về. Vừa trông thấy mặt em (giống ông như đúc), ông Cecil tĩnh lại dần dần, rồi ba ngày sau ông khỏe hẳn, và lành bệnh luôn. Các bác-sĩ đều cho đó là một mầu-nhiệm phi-thường.

— Về khả-năng tinh-thần, những người sinh-dôi có giống nhau không?

— Cũng tùy hoàn-cảnh trí-thức giống nhau, thì hai người không khác nhau mấy. Như hai nhà Bác-học nổi tiếng thế giới, Auguste và Jean Picard là hai anh em sinh-dôi thiệt. Ngay từ thiếu thời, hai anh em đều có khiếu về Khoa-học, Auguste chuyên về vật-lý học. Jean về Hóa-học. Cả hai đều thi đậu tiến sĩ cùng một khóa, cùng làm giáo-sư, cùng thám-hiểm thượng tung khôn-khí.

Có chuyện này mới lạ. Giáo-sư Zazzo, nhà bác-học mà anh đã nói lúc nay, một hôm nhận được bức thư sau đây của một Ông già Breton 60 tuổi : Chúng tôi là anh em sinh-dôi. Lúc nào

chúng tôi cũng đi thuyền chài với nhau. Một hôm tôi nhức mỏi, ở nhà nghỉ, để em tôi đi một mình. Nửa đêm tôi giục mình tỉnh dậy, kêu : «Em tôi chết trôi!» Sáng sớm hôm sau, quả nhiên, người ta cho biết em tôi đã chết trôi giữa biển lúc nửa đêm».

Nói về anh em sinh-dôi giống nhau, còn có giai thoại lý-thú này. Sau khi Pháp được giải phóng có cuộc tổng tuyển cử Quốc-Hội Pháp năm 1946. Hai anh em sinh-dôi Paul và Alfred Coste Floret (39 tuổi). Paul lớn hơn Alfred 15 phút) cùng ra ứng cử ở hai tỉnh Hérault và Haute-Garonne. Hai người giống nhau như một, đến đỗi nhiều lần ông Paul ra diễn thuyết ở Haute Garonne thay cho ông Alfred mà toàn thể cử-trí đều không biết, cứ tưởng là ông Alfred. Ấy thế mà ông Paul có một điểm khác ông Alfred, một điểm khác duy nhất, là một nốt ruồi nhỏ bằng hột mè trên má bên phải ông Paul.

Nhà văn hài-hước Mỹ rất nổi danh là Mark Twain có một

người em sinh-dôi giống hệt ông, nhưng không ai gặp bao giờ.

Một nhà báo hỏi, ông trả lời :

— Ủa, tội-nghiệp Bill !

Nhà báo ngạc nhiên :

— Ông Bill đã chết rồi à ?

Mark Twain đáp :

— Điều đó, tựi tui không bao giờ biết rõ. Một bí-mật hoàn toàn về vụ này. Hắn với tui là anh em sinh-dôi, và hồi 15 tuổi, hai đứa tôi cùng đi tắm sông. Một đứa tui chết trôi, nhưng cả gia-dinh tui đều không biết rõ là đứa nào chết. Nhiều người nói chắc rằng đứa chết đó là Bill. Nhiều người lại quả quyết rằng đứa chết đó là tui.»

— Có nhà văn nào đã viết sách về những người sinh-dôi không, hả Minh ?

— Có chứ. Trước J.C. 200 năm, thời Thượng cổ, đã có nhà văn Hy-lạp Plaute viết vở kịch rất thích thú về những anh em sinh-dôi.

Mới đây, có Paul Gibson viết quyển «*Merveilleux*», trong đó có một chuyện xác-thực mà ai cũng biết, về ba anh-em sinh-ba Dan, Bill và Griffith Jones, ba người Anh-quốc. Ngay sau khi mới sanh, chị vú săn-sóc cho ba đứa trẻ ấy cù lộn hoài. Có nhiều khi tẩm cho Dan 2 lần mà không cho Bill, tưởng là Dan là Bill, Bill là Dan. Một lần, chị cho Griffith chạy đi chơi, chị chạy đi kiểm Dan, gặp Griffith, chị lại bắt Griffith ăn, tưởng là Dan. Griffith khóc thét lên, chị lại vào mét người mẹ là Dan không chịu ăn. Ở một năm, mà chị vú ấy chưa phân biệt được đứa nào là Dan, đứa nào là Griffith, đứa nào là Bill. Bà mẹ cũng lầm-lộn hoài, bèn cột vào cõi mỗi đứa mỗi cái ruban màu khác nhau : xanh, đỏ, vàng. Nhưng đến bữa ăn, chúng nó lén đổi ruban với nhau, cả nhà đều diễn đầu vì không biết đứa nào đã ăn, đứa nào chưa ăn. Chúng thích chạy đi chơi hơn, chứng nào thật đói mới đòi ăn. Sau ba đứa đi học, bà giáo cũng cứ gọi tên, suốt cả niên khóa.

— Minh oi, số người sinh-dôi sinh-ba chắc là ít chứ không nhiều đâu, Minh nhỉ.

— Theo bản thống-kê của Hàn-Lâm-Viện Y khoa Pháp, năm 1950 thì cả trên thế-giới có 40 triệu người sinh-dôi. Chưa kể sinh-ba, sinh-bốn, sinh-năm... Nước Bỉ dê sinh-dôi nhiều nhất cả thế-giới. Số -đôi già (hai trứng) nhiều hơn gấp bốn sinh-dôi, thiệt (một trứng tách làm đôi). Sinh-dôi già phần nhiều là di-truyền. Như Triều Vua Pháp, dòng họ Capet. Philippe Auguste, Louis VIII, Charles d'Anjou, Charles de Valois, Jean Le Bon, Charles VII, Louis XII, đều có con sinh-dôi.

Nói chung, gia-dinh nào đã có một lần sinh-dôi thì thế nào dòng dõi đó cũng sẽ có người sinh-dôi, vì di-truyền. Ở Việt-Nam, cũng như ở Trung-Hoa, Nhật-Bồn, lần-bà không thích dê sinh-dôi. Nếu có thì họ giấu-diếm, nên khó làm bản thống-kê. Họ cho rằng dê sinh-dôi là một triệu chứng không tốt.

— Ủa, đúng đấy, Minh ạ. Tại vì vậy mà Má không cho em ăn chuối sinh-dôi, sợ em sẽ có con sinh-dôi. Cả đậu phộng 3 hột, Má cũng bêu đừng ăn, sợ sẽ đẻ con sinh ba.

— Rồi em cũng tin lời mà ? Cứ mỗi lần mua chuối dính-lẹo, em cứ bắt anh ăn để anh hứng cái hậu quả !

Ông Tú uống hụm cà-phê cuối cùng, rồi bảo :

— Nhưng Má quên nói cho em biết rằng đàn-ông con trai ăn chuối dính-lẹo sẽ có hai vợ. Còn ăn đậu phộng 3 hột sẽ có vợ ba.

Bà Tú véo ông Tú một cái vào cánh tay :

— Từ nay em không thèm mua chuối cho mình ăn đâu !

Bà nhảy vó cù-léc ông Tú, làm ông Tú nhột quá phải ôm lôi bà lên giường. Hai người giốn cả buồi trưa, không ngủ.

Một ngày trở lại

Bước đi một bước một rãu,
Một thân áo trắng co-cầu nắng mưa.
Về đây cảnh cũ đường xưa,
Trường-Tiền chấp nỗi vẫn chưa quên buồn.
Người đi tóc thê vẫn buông,
Áo lay trong nắng vẫn buồn liêu-trai.
Nhịp-nhàng bước một bước hai,
Trong vui rộn-rã u-hoài riêng mang.
Mùa-may nụ hoa nắng vàng
Điểm bông trên áo dùi dàng ai đi
Là rồi ! Thôi có conchii,
Nửa năm xa vắng hôm ni ngõ ngắn.
Dòng sông nước xanh mơ-màng
Hứng-hờ tôi mãi như nàng không quen
Đắm hương vỡ bóng con thuyền
Cho lan-nát những ưu-phiền ngày xưa
Đề buồn thôi chờ đong-đưa,
Dang tay hái nụ hương thừa hư không
Áo bay, thuyền lướt phiêu-bồng,
Một ngày trở lại nghe lòng vẫn vương
Xa rời biển nhớ rừng thương,
Nhớ sâu bến Ngự, nhớ buồn Nam-giao.
Nhớ thành-lũy động tiêu-hao,
Nhớ rưng-rưng nỗi nghẹn-ngào Hương-giang
Chờ về buồn lên mènh-mang,
Qua sông một chuyến đò ngang lặng-lờ.
Có ai đau mà đón chờ!
Chỉ hàng cây đứng ven bờ trông theo.

NHẤT-HUYỀN-THANH
(Huế)

Bức Tâm-thư số 3

((tiếp theo trang 10))

Nữ Cao-đẳng Phật-học đường và Nữ Cao-học Phật-học viện, sẽ đào tạo các Ni-trưởng giám-đốc, v.v..

Chúng tôi trình bày đề nghị trên đây cùng các quý vị Hòa Thượng, Thượng Tọa Việt-Nam, không phân biệt giáo-phái nào. Vì lẽ rằng, mỗi giáo-phái, Bắc Tôn, Nam Tôn, Nguyên-Thủy, Tịnh-Đô-tông, Lục-hòa, Cồ-Sơn-Môn, khất sĩ, v.v... đều có thể tổ-chức riêng những hệ-thống Phật-giáo Cứu Khô sâu rộng như thế, miễn là chu-hướng về mục phiêu xã-hội của Phật-giáo Việt-Nam nói chung, theo giáo-diều Từ-Bí Bác-Ái của Đức Phật.

Chúng tôi thiết tưởng đối với Phật-giáo, không có chính trị nào mâu-nhiệm bằng chính-trị Cứu-Khô Cứu Nạn chúng sinh, không có cách-mạng nào cao quý bằng cách-mạng Từ-Bí Bác-Ái của Đấng Chí-Tôn.

Làm được như thế, tức là Phật-giáo Việt-Nam cứu nguy Đạo-Pháp, Dân-Tộc và Nhân-loại đau-khổ, được nhiều lâm vây.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi khẩn-cấp toàn thể Tăng-chúng, từ các bậc Hòa Thượng, Thượng Tọa chán tu, đức độ cao thâm, đến các vị Sa-Di trẻ tuổi, tương lai của Phật-giáo, nên đem hết Bồ-dề-tâm kiên-cố để xây-dựng và tu-bồi lại nền Đạo đang bị lung-lay và rác-rến bần-thǚ.

Quý vị nên làm gấp, vì bọn quỷ-sứ, ma-vương, dưới lớp nguy Tăng, ác-tăng, giả-tăng, đang xúm nhau phá-phách Nhà Phật, và mưu toan bán Phật !

NAM MÔ BỒN SƯ THÍ H CA MÀU NI PHẬT.

Phật lịch 2513

Quốc LỊCH, KỲ NGUYỄN RỒNG VÀNG, NĂM 4848.



và nhóm Phật tử V.N. và Hải ngoại.



Hoa Thơ Nữ Sĩ Tương Phô

Kính gửi ông Chủ bút Phô-Thông, trong số 227 ngày 1-8-69 tôi thấy bài thơ «Buồn đát nước» và «Tin tưởng», nên tôi có hoa nguyên văn gửi lên quý báo, để tỏ cảm tình tha thiết của tên lính già.

ĐÁP HỌA

Lịch sử oai hùng hõi biết không
 Trường kỳ tranh đấu là gì trống
 Biên thùy chiến sĩ phơi xương máu
 Thành thị dân sang ném bạc đồng
 Mong mỏi hòa bình còn dịu vời
 Đau thương dày xéo khắp non sông
 Niềm nhương cũng bởi nhơn tình già
 Đoàn kết cứu nhau một giống Rồng.

LÍNH GIÀ
 ĐB4/293/ĐBQ
 KBC 4460.



● Nguyệt san Văn tin tưởng, cơ quan tranh đấu Hội Phê-Binh Việt Nam số 1 ra ngày 1-9-1969, tòa soạn 57 Nguyễn Thông, Chủ nhiệm Đinh-trung-Thu, thư ký tòa soạn Sâm-Thương, Quản Lý Nguyễn-văn-Quân. Bài của Nguyễn-mạnh Côn, Hà-Huyền-dì, Đoàn-quốc-Sĩ, Nhất-Tuấn, Tường-Linh, v.v.

Khai Phóng

Nội san tinh-hội Phụ-Huynh Học-sinh Khánh Hòa. Số 1, tháng 5-1969. Có những bài ca Quách Tân, Trần ngọc Lợi, Châu Hải-ký, Bửu Đáo, Phạm đình Tân, Vĩnh Thọ, Dương Kiền, v.v.

Trụ sở : 40 Yersin, Nha Trang. Hội trưởng : Nguyễn Dương.

In trên giấy blanc-fin. Kỹ thuật ăn-loat đẹp.

● Nông-Dân tạp chí.

Khoa học, y học, Công Nông Ngư nghiệp. Mục Súc, Lâm-Khoáng-sản.

Chủ nhiệm : Hồng đức-Tền. Chủ bút : Kỹ sư Làm-văn-vâng

Tòa soạn : 177-179 Hàm-Nghi, Sàigon.

Đã phát hành ngày 1-9-69.

● Chuyện cẩm Đàm-Bà

Truyện cười, của Đặng Trần Huân.

Nhiều truyện lý thú, kè bắng một lối văn duyên dáng, dễ thương.

Nhà X.B. Sáng Tạo, 330/60 B Thành Thái, Chợ Lớn

● Giọt đắng chay qua hồn.

«Thơ văn nghệ giọt thời-gian», «viết tay tự-do» của Ý-Yiêm, Lê thị Lê Loi, Cung Hoài Tường, Tôn Hoài Mông, V.A.C, v.v.. Không có nhà xuất bản, — không dễ giá bán — không có địa chỉ.

Dạy vẽ * Dạy vẽ * Dạy vẽ

Muốn vẽ được tranh, chỉ cần 3 tháng thôi.

Bạn hãy theo học những lớp sau đây :

- LỚP VẼ CĂN BẢN và MÀU NUỐC.
- LỚP VẼ TRANH LỤA.
- LỚP VẼ TRANH SƠN DẦU.

Họa sĩ MỘNG CHƯƠNG (xuất thân Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương) sẽ tận tình hướng dẫn. Một chương trình thật khoa học, mới mẻ và thực tiễn. Ai học cũng hiểu, ai cũng vẽ được ! Nhiều bài giảng, bài tập in sẵn và giấy vẽ biếu không dễ thực tập. Nhiều bạn theo học đã thành tài. Kết quả thật mỹ mãn. Một cơ hội tốt để các bạn thích vẽ, yêu hội họa học hỏi.

Bạn lấy chương trình và ghi tên tại :

LONG-VÂN – 307 Lý thái Tổ, Saigon.

Bích muốn viện lẽ để an ủi Bình. Nhưng qua giọng điệu, lý luận của Bích, hình như Bích cũng còn muốn an ủi chính mình nữa. Thành thử Bình cứ cảm thấy trái lại. Bích định cứu dỗi anh, nhưng đã đầy anh dại lùi trở vào NGỤC TỐI CỦA LÒNG MÌNH, rõ sâu...

Truyện dài LAN-ĐÌNH
ĐỜI MỚI xuất bản, đã phát hành khắp nơi.

Thông báo càn kíp

Hòa Bình... Nghĩ gì? Làm gì?

Tờ soạn PHÒ THÔNG được nhà văn Nguyễn Mạnh-Côn nhờ loan tin gấp đến bạn đọc thân mến cùng quý vị chủ hiệu sách ở thủ đô và các tỉnh

1. — Cuốn HÒA BÌNH, NGHĨ GÌ ? LÀM GÌ ? đã in xong và đang được vào bia. Sách dày 550 trang khổ lớn (như cuốn Giác mơ của đá) chữ 12, trình bày hết sức đặc biệt, hai lẵn bìa cộng 7 màu nguyên off-set của Duy Thanh. Sẽ bắt đầu bán 15 tháng 9, giá 500 đồng. Trong thời hạn từ hôm nay đến hết ngày 14 tháng 9, bạn đọc có thể đặt mua trước tại nhà Tổng Phát hành Đồng Nai, số 370 đường Đề Thám, Sài Gòn, với giá đặc biệt 400 đồng. Ngoài giá tiền haj được 100 đồng, bạn nào đặt mua trước sẽ được giao sách mới hơn nhiều ngày, và mỗi cuốn đều có chữ ký của tác giả.

2. — Một số nhỏ được in trên giấy đặc biệt dày và mịn, được bán số thứ tư tiếp theo 4 cuốn dành riêng để tặng Tổng Thống Cộng hòa, và quý ông Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch tối cao Pháp viện, Chủ tịch Hạ Nghị viện. Bìa đóng cat-tông dày, bọc gốm hay giả da, in chữ vàng, và, ngoài mấy dòng lưu bút của tác giả, còn có một túi giấy đựng một tờ bản thảo viết tay của tác giả (có chữ ký và con dấu của sở kiêm duyệt trên mỗi tờ), một bản vô chữ in (épreuve) do chính tác giả sưu chữa hoặc thêm bớt. Mỗi cuốn có hai giải lụa màu tuyệt đẹp để đánh dấu nơi đang đọc, và, tất nhiên, có bọc nylon ngoài bìa. Sách giữ đi xa theo thể thực bảo bảm có phiếu hồi âm, sẽ được đặt trong hộp bằng bìa cứng, cước phí về phần tác giả chịu. Mỗi cuốn đặc biệt, đánh số từ IV đến LIV, giá có 2.000 (hai nghìn) đồng.

3. — Vì sách in quá công phu, và chắc còn lâu mới in lại được, quý vị chủ hiệu sách ở xa nên đặt trước số sách có thể tiêu thụ được.

4. — Thư từ và ngân phiếu xin dè cho Ông Châu-ngọc-Quang (thiếp phiếu trương mục số 32,35 tại Chánh Trung Khu Chi phiếu, Saigon) hay Ông Võ-văn-Ánh, cùng ở số 270 Đề-Thám, Saigon.

MỌI NGÀY

TRONG MỌI GIA ĐÌNH



Nước ngọt CON CÒP mỗi chai
là nguồn vui mạnh kéo dài tuổi Xuân

Nhà hàng Đại-La-Thiên

Điện-thoại số. 26.893

31 — 33 đường Lãng-Ông CHOLON

- Đặc b'ệt các món ăn Tiều
- * Sạch sẽ vệ sinh và ngon miệng
- Bếp khéo, bồi giỏi và lě p ép
- * Có máy điều hòa không khí

Ở lầu 3 lộ-thiên có không khí thiên-nhiên
trong một khung cảnh huy hoàng diễm ảo

Gần đến kinh kỳ, Bàn thản dã dượi hay là đang hành
kinh mà đau bụng, uống Lôi Công Hoàn «Ông Tiên». Các tiệm
thuốc có Bắc bán lě. Nhà thuốc Ông-Tiên » Phú-Lâm Cholon.

K.N.BYT. số 9.5-63

Phong ngứa Ghẻ chốc, lở lói, gãi tót đau ăn lan tờ
đó không phải thoả phết sơ sài ngoài da mà hết. Uống Giả
phong Sát-Độc-Hoàn « Ông Tiên » Trên 30 năm danh
tiếng. Có bán lě ở các tiệm thuốc Bắc.

Nhà thuốc Ông Tiên Phú-Lâm, Cholon
(K.N. BYT. số 3—9-5-63)

Giấy phép số 292 CDV/TTINĐ ngày 9-10-1961

Chủ-nhiệm : NGUYỄN-VŨ

THƯ LÂM ĂN THƯ QUÂN

231, Phạm-Ngũ Lão — SAIGON
D.T. : 25.861

GIÁ : 30 đồng

Công sở : gấp đôi





NEUROTOMIC

CÔNG LUẬN NHỰ THẦN

★ BỒI BỎ ỐC

★ TĂNG CƯỜNG TRÍ NHỚ

• BAO HỘ SỨC KHỎE