

Thuốc  
**SÁN LÀI**



**TELMIN**

Cứ  
LAI DỮA LAI K  
thơm - ngọt - m

# PHÔ THÔNG

Tạp chí Văn-Hóa Ra ngày 1 và 15  
Giám đốc : NGUYỄN VĂN

205

15 - 12 - 1967

Ngon tháp Babel (Babylonie —  
Á-Rập) thách đố với thời gian.

# « PHÔ-THÔNG XUÂN »

**Mậu - Thân 1968**

Xuân Phô-Thông năm thứ 10  
rất đặc-sắc và dồi-dào

- \* Sẽ đăng kết quả cuộc tuyển chọn  
**10 bài thơ hay nhất**  
của cuộc Họa Thơ « THU TANG-TÓC » VÀ  
**10 tặng phẩm**  
(Xin xem trong số này, trang 10)

ĐỂ BẠN ĐỌC PHÔ-THÔNG GIẢI-TRÍ TAO-NHÃ TRONG DỊP XUÂN, CHÚNG TÔI TIẾP TỤC

- \* Mở cuộc Họa Thơ Xuân của Tao-Đàn Bạch-Nga dưới một thể thức khác.
- \* Đặt 10 câu hỏi Văn-hóa để bạn đọc giải đáp.



**Đặc - biệt Phô - Thông Xuân**  
**Số 207, ra ngày 15-1-1968**

# PHÔ-THÔNG

TẠP - CHÍ

CỘP PHÂN XÂY DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM  
PHÓ BIỂU VĂN HÓA ĐÔNG TÂY KIM CỔ

Giám-đốc, Chủ-bút: Nguyễn - Vỹ  
Tòa-soạn: 231, đường Phạm-Ngũ-Lão, Saigon — Đ.T. 25.861

NĂM THỨ X số 205 \* 15 - 12 - 1967

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 1 — Góp ý chấm thơ họa . . . . .           | 5 — 10                |
| 2 — Hồ xuân Hương . . . . .                | N.V. 11 — 14          |
| 3 — Đối thoại hai nhà thơ Nga Mij. . . . . | Tin Khanh 15 — 20     |
| 4 — Giai thoại văn chương. . . . .         | Lương T. Minh 21 — 22 |
| 5 — Chiếc dù xanh (thơ) . . . . .          | Hoài Phương 23        |
| 6 — Hà chính hon rắn độc. . . . .          | Phạm-v-Sơn 24 — 28    |
| 7 — Mạch máu . . . . .                     | Nông B. Giang 29 — 32 |
| 8 — Họa thơ . . . . .                      | 33 — 41               |
| 9 — Khoa học huyền bí . . . . .            | N.V. 42 — 47          |
| 10 — Thoát (thơ) . . . . .                 | Đặng-thị-Sinh 48 —    |
| 11 — Yêu là sống rất nhiều . . . . .       | Vi-H-Dắc 49 — 56      |
| 11 — cõi tích V.N. . . . .                 | Thích-P-Quang 57 — 61 |
| 13 — Saigon tai rai . . . . .              | Hoàng Tháng 62 — 65   |
| 14 — Mất dấu (thơ) . . . . .               | Nhật H. Trang 66      |
| 15 — Tỏa nhị Kiều . . . . .                | Vũ Đورو 67 — 71       |

|  |                      |
|--|----------------------|
| 16 — Tuần chàng trai . . . . .             | N. V. 72 — 87        |
| 17 — t.ộc Hanh Ca . . . . .                | Tân Hiến 79 — 83     |
| 18 — Bạn gái . . . . .                     | Huyền-Thu 84 — 88    |
| 19 — Sinh khì văn nghệ . . . . .           | Lan Định 89 — 95     |
| 20 — Con mắt có đuôi . . . . .             | Hoài-Phương 96 — 102 |
| 21 — Nhữn' buồn cành khuya (thơ) . . . . . | Ngọc-Xuân 103 —      |
| 22 — Minh ơi ! . . . . .                   | D.H. 104 — 110       |
| 23 — Thu Hiền . . . . .                    | Thú Mai 111 — 115    |
| 24 — Thư lén ruột . . . . .                | D.H. 116 — 118       |
| 25 — Thư bạn đọc . . . . .                 | 119 — 125            |
| 26 — Phô-thông Xuân . . . . .              | P.T. 126 — 130       |



✖ Chúng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về bài-lai cáo của bạn đọc, (theo thể-lệ chung của các tạp-chí quốc-tế)

■ Bài-lai cáo không đăng, không trả-lại.

★ Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiện trích-dặng những bài trong tạp-chí PHÔ-THÔNG, nhưng yêu-cầu đề-rõ xuất-xứ: « Trích tạp-chí PHÔ-THÔNG » và đừng viết tắt.

■ Cấm trích, dịch, phỏng-dặng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin-phép.

★ Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.

✖ Copyright by PHÔ-THÔNG, printed in Viêt-Nam.

Tổng phát hành PHÔ - THÔNG toàn quốc:  
ĐỒNG-NAI 270 Đề-Thám — Saigon

★ Tổng-phát-hành PHÔ-THÔNG ở Âu-Châu và Phi-châu  
● Notre représentant général pour l'Europe et l'Afrique

● Our general agent in Europa & Africa  
**LONG-HIỆP**

13 Rue de la Montagne Ste Geneviève — PARIS V<sup>e</sup>  
(Vente — abonnements — Publicité)



## ★ Mọi bạn đọc

### Góp ý kiến chấm thơ họa của Tao-dàn Bạch - Nga

★ Như chúng tôi đã thưa trước, trong Phô-Thông Trung Thu, số 199, hạn chót nhận thơ họa Tao-Dàn Bạch-Nga là ngày 15-10-67. Ngày 15-12-67 (Phô-Thông số 205 kỳ này), đã chấm dứt đăng thơ họa.

★ Chúng tôi đã nhận được tất cả 672 bài của các bạn yêu thơ từ khắp nơi có nhã ý gửi về hướng ứng, ở quốc-nội và quốc-ngoại.

Loại trừ những bài: 1º) sai niêm luật. 2º) trùng chữ' 3º) Lạc vần, 4º) nhiều câu, nhiều chữ đối không chỉnh. 5º) gửi quá thời hạn đã ấn-định, chúng tôi còn lọc lại được 110 bài, mà chúng tôi đã tiếp tục đăng hết đến số Phô-Thông 205 này.

★ Nay chúng tôi muốn mời toàn thể bạn đọc Phô-Thông, kể cả những bạn không có tham gia cuộc họa thơ, vui lòng góp ý-kien với chúng tôi trong việc tuyển chọn 10 bài hay nhất. Thể lệ tham gia cuộc "góp ý" rất giản-dị: Sau khi đọc hết 110 bài thơ họa đã đăng trong Phô-Thông từ số 200 đến số 205, bạn đọc nào muốn tham gia cuộc "góp ý" kiến chấm thơ họa của Tao-Dàn Bạch - Nga » xin điền vào phiếu in sẵn sau đây, rồi cắt phiếu theo đường gạch, bỏ vào phong bì dán tem gởi về tòa soạn. Chỉ những độc giả chính thức của Phô-Thông mới được quyền tham gia cuộc "góp ý" kiến chấm thơ, cho nên Chúng tôi không chấp nhận những phiếu viết tay, hoặc đánh máy, mà chỉ đón tiếp những phiếu in sẵn sau đây trong hai số báo 204 và 205 Io chính bạn đọc cắt trong quyền báo ra và gởi về Tòa-Soạn.

Chúng tôi sẽ căn cứ trên những phiếu "góp ý" của đa số bạn đọc Phô-Thông để chọn 10 bài hay nhất và sắp hạng theo giá-trị mỗi bài được lựa chọn.

Dĩ-nhiên, chúng tôi cũng xin phép bạn đọc cho chúng tôi được quyền quyết-định cuối cùng trong những trường hợp bất-đon.

Chúng tôi sẽ tiếp nhận các phiếu tham gia "ý kiến chấm thơ" cho đến ngày 1-1-1968 là hết hạn.

Kết quả cuộc tuyển chọn và sắp hạng 10 bài hay nhất sẽ đăng trong Phô-Thông số 207, tức là Số Xuân, ra ngày 15-1-1968.

PHIẾU THAM-GIA Ý-KIẾN  
CHẤM THƠ HỌA CỦA TAO-ĐÀN BẠCH-NGA



Tên họ, Ông, Bà, Cô \_\_\_\_\_

Chức nghiệp \_\_\_\_\_

Địa chỉ \_\_\_\_\_

Tôi nhận xét 10 bài sau đây hay nhất trong  
số 110 bài thơ họa  
« Thu về tang-lóc tăm, Thu ơi ! »  
của Tao-Đàn Bạch-Nga :

- 1) bài số \_\_\_\_\_ tác-giả : \_\_\_\_\_
- 2) bài số \_\_\_\_\_ tác-giả : \_\_\_\_\_
- 3) bài số \_\_\_\_\_ tác-giả : \_\_\_\_\_
- 4) bài số \_\_\_\_\_ tác-giả : \_\_\_\_\_
- 5) bài số \_\_\_\_\_ tác-giả : \_\_\_\_\_
- 6) bài số \_\_\_\_\_ tác-giả : \_\_\_\_\_
- 7) bài số \_\_\_\_\_ tác-giả : \_\_\_\_\_
- 8) bài số \_\_\_\_\_ tác-giả : \_\_\_\_\_
- 9) bài số \_\_\_\_\_ tác-giả : \_\_\_\_\_
- 10) bài số \_\_\_\_\_ tác-giả : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ngày \_\_\_\_\_ tháng 12-1968

Ký tên

10 GIẢI THƯỞNG TƯỢNG-TRƯNG CỦA  
PHÔ-THÔNG TẠP-CHÍ THÂN-TẶNG

Giải nhất : 1 tác phẩm của N.V. và 1 tấm Sơn mài  
in bài thơ chữ vàng của tác giả trúng giải.

Giải nhì : 1 tác phẩm của Nguyễn Vỹ

Giải ba : " —

Giải tư : " —

Giải năm : " —

Giải sáu : " —

Giải bảy : " —

Giải tám : " —

Giải chín : " —

Giải mười : " —

Những giải này sẽ trao tặng đến tận nhà các tác-giả  
& Sài-gòn—Chợ-lớn—Gia-Dịnh, hoặc sẽ gửi bảo-đảm bằng  
bưu-điện đến các bạn ở xa, một ngày sau khi tuyên bố kết  
quả trong Phô-Thông số 207 (15.1.1968)

PHÔ-THÔNG TẠP-CHÍ





trả , cho  
t h o

\* LÊ-QUÂN

(Saigon)

Xin gió ngàn phương vươn rộng cánh  
Lộng về thời giãn khoảng thời gian,  
Hứng hạt sương lành cho cây trái  
Thơ em từ bốn phía dâng tràn

Nhựa sống hãy dồn lên cây quả  
Cho em tràn máu nuôi đam mê  
Đầy cho tan hết sầu chát chưa  
Cho em thong thả cất chân đi.

Em sẽ thanh tra ngàn cỏ biếc  
Đếm lá cây xanh ở khắp rừng  
Hớp hạt sương trong lòng hoa đại  
Hit hương quái dẩn, cho lời cảm

Em đi thanh tra ngàn cánh bướm  
Vi luyến mè hoa lạc mắt hồn.  
Theo cánh chim xa trên cảnh mộng  
Nắng lướt trên mờ sắc ửng hồng.

Em đi thanh tra từng con suối  
Nước ca róc rách họa cung đàn  
Gòn gợn tơ chùng nhần thảm biếc  
Nhã ngọc trong ngàn lèn cảnh lan.

Em đi thanh tra đêm dưới trăng  
Hai sao đêm giải chiếu ta nằm  
Mây trong ấp ủ lên cồn tóc  
Che kín hồn thơ với cảnh trần.

Hãy gấp san bằng cho thật hết  
Kinh thành hoa lệ trả cho thơ  
Xin cho nhân thế mở hư ảnh  
Tô thêm hương sắc của làn mờ.

## HỒ - XUÂN - HƯƠNG

Một nữ Thi-sĩ tài-hoa nhất của  
Lịch-sử nhân-loại, sau Sapho

\* NGUYỄN - VÝ \*

### 2. Hồ-Xuân-Hương phê bình Vua Quang-Trung

(Tiếp theo PT 204)

Từ trước đến nay, chính những người viết Văn-học-sử vẫn coi thường Hồ-xuân-Hương không tim đến tận tường lai lịch của cô và hiểu lầm nhiều bài thơ của cô. Ông giáo sư Dương-quảng-Hàm, nhà chép Văn-học-Sử Việt Nam đầu tiên, đã phạm vào lỗi sơ sót quan trọng này. Trong hai bài vừa qua. (P.T, 203 và 204) tôi đã minh xác lại 2 điểm :

■ 1.— HỒ-XUÂN-HƯƠNG cùng tộc hệ với HỒ-QUÝ-LÝ, và là

em họ của vua QUANG-TRUNG  
NGUYỄN HUỆ.

Truyền-thống đồng huyết hệ này giúp cho chúng ta hiểu nhiều hơn và sâu hơn tính chất văn-thơ độc đáo của cô nữ thi-sĩ tài hoa của cuối thế kỷ XVIII, đồng thời với những chiến công sấm sét của Quang-Trung Hoàng-Đế. Nó càng chứng minh rằng Hồ-xuân-Hương không phải là một cô con gái của một gia đình tầm thường, mà cô thuộc về một lớp người siêu-việt không

phải riêng trong Lịch - sử Việt-Nam mà cả trong lịch sử nhân loại.

GENGIS-KHAN, CÉSAR, ALEXANDRE, NAPOLÉON, NGUYỄN HUỆ, tuy cách biệt nhau trong sự thành công ở một thời đại vi hoàn cảnh không gian và thời gian khác nhau, nhưng đều thuộc về thiểu số siêu nhân, chỉ xuất hiện trên thế giới trong vài ba trường hợp rất hỉ-hữu.

Lịch-sử loài người suốt từ cổ chí kim, chỉ đếm được một thiểu số bậc siêu quần bạt chung như thế.

Trên lĩnh vực tư tưởng, HOMÈRE, VIRGILE, Lý-thái-Bach, FIR DOWSI, SHAKESPEARÉ, DANTE, GOETHE, VICTOR HUGO, EDGAR POE, HỒ-XUÂN-HƯƠNG... cũng không có nhiều. Đây là những bậc Thiên Tài trong Lịch sử Văn-học Thế giới. Và Thiên Tài thì không thể so-sánh với ai được cả. Họ là những trí óc siêu đẳng, chỉ bộc phát trong một thời gian nào đó, ở một nơi nào đó, như là sự bùng nổ của một linh hồn thượng thặng, một hào quang nhiệm màu, huyền diệu, chói lòa trong vũ trụ loài người rồi biến mất như một météore...

Nước Việt-Nam, Linh-địa của Rồng-Vàng, dòng dõi Long-Nữ Thần-Mẫu, rất kiêu hãnh với một Quang-Trung-Nguyễn-Huệ, và một Hồ-xuân-Hương.

Ngẫu nhiên của Lịch sử lại muốn Hồ-xuân-Hương cùng dòng họ Hồ-Phi với Nguyễn-Huệ và sống đồng thời. Nhưng trên hai lĩnh vực khác nhau, cả hai đều đã chiếu một hào quang rực rỡ vào cuối thế kỷ XVIII tại kinh thành Thăng Long.

2— Sự liên hệ càng rõ giữa hai bậc siêu nhân ấy trong bốn câu thơ của nữ sĩ Hồ. Từ trước đến nay các nhà văn học sử không tìm hiểu ý nghĩa đích xác 4 câu thơ của Hồ xuân Hương để miêu Sầm nghi Đống.

Các người viết sách giáo khoa Việt ngữ cũng không bao giờ giảng giải cách nào khác, cứ theo những người trước, lập lại những luận điệu cũ, chẳng để ý phân tách bài thơ.

Các giáo sư mày móc lỗi thời cứ tưởng làm rằng với hai câu của Hồ xuân Hương :

*Vì đây dồi phận làm trai được  
Sự nghiệp anh hùng há bằng  
nhiều*

là ngụ ý châm biếm Sầm - nghi

Đống. Sự hiểu lầm ấy, như tôi đã trình bày trong bài trước, dĩ nhiên đưa đến sự nhận xét hoàn toàn sai lạc về thái độ của Hồ xuân Hương.

Không đếm xỉa đến viên Thái thú Tàu bị Quang - Trung đánh đến đại bại và phải thắt cổ chết, Hồ - xuân - Hương chỉ phê bình chiến công của Quang Trung, mà « sự nghiệp anh hùng » không đủ làm cho cô em gái họ Hồ-Phi ca ngợi như mọi người.

Đây chưa phải là tiếng kêu « uất hận » của một cô gái có ý thức về trạng thái đàn bà (la condition de la femme) đối với đàn ông, không phải thuộc loại tư tưởng quá tầm thường, một « condition humaine » bệnh hoạn thấp hèn của André Malraux.

Đây, trái lại, Hồ-xuân-Hương nói chuyện tay đôi với Quang Trung : cuộc đối thoại của hai siêu nhân, một VĂN, một VÕ. Tuy họ không gặp mặt nhau ở đền Đống - Đa, nhưng nơi đây, sau trận bão tố máu và sát của một Chiến-Thần quắc thước hiên ngang, làm rúng động đến Ngôi trời, thì liền xuất hiện

một bối mô khoan dung nhưng kiêu kỳ của một Thần - Bút trẻ đẹp, dòng dõi họ Hồ-phi.

Tất cả sự nghiệp vĩ đại của NGUYỄN HUỆ chỉ được HỒ-XUÂN HƯƠNG thâu rút lại trong hai câu thơ. Người ta có thể nghĩ đến Bà De STAËL phủ nhận Hoàng đế NAPOLÉON, nhưng văn tài của tác giả *De l'Allemagne* và *Corinne* phô bày lộ liễu với một tinh thần lâng mạn quá theo thế kỷ XIX, không thể nào sánh kịp với cô Nữ thi sĩ ở Thăng Long, gần như đồng thời với bà.

Bà De Stael không có ngòi bút sáu sắc vừa tể nhị như cô Hồ-xuân-Hương. Không kể chi Nữ sĩ George Sand, nhạt nhẽo, và ấu trĩ.

Thế cho nên, khi ngài Văn tinh Hồ-xuân-Hương hiện trên vòm trời Đại - Việt, tất cả các tinh tú của đệ nhị siêu đడ (des étoiles de 2e grandeur) như Đoàn thị Điểm, Bà Huyện thanh Quan, đều tự nhiên lu mờ.

Không những thế, những ngôi sao chói sáng trên các vòm trời Tây - phương và Đông - phương qua các thời đại, De Noailles như tôi vừa kể, và Yosano Akiko

một kiệt bút nữ lưu của Nhật, và Jane Mary của Mỹ, Pek halova, của Nga, đều lặn xuống hết. Tôi đã nói: chỉ có một Hồ-Xuân-Hương trên thế giới mà thôi.

Với bốn câu thơ viết bằng chữ Nôm, một từ ngữ riêng của người Việt, trên vách miếu một tên tướng bại trận của Tàu, mà truyền thống xâm lăng bạo tàn vào đất nước Việt Nam đã tạo ra những cơ hội quật khởi của tinh thần Rồng vàng trường thăng và bất khuất, Hồ - xuân - Hương đã quang ra tiếng nói kiêu hanh của người phụ nữ Việt-Nam, vừa là tiếng nói lầm

liệt của thiên tài Nòi Giống. Ngòi bút của Hồ-xuân-Hương còn bén nhọn hơn lưỡi gươm của Trung Trác, tuy cùng nung đúc trong khí thiêng của đất nước Long thần.

Có lẽ sẽ có những kẻ bị nhiễm độc tự-tự quá nặng sẽ bảo rằng tôi « bốc thơm » Hồ-xuân-Hương hoặc tôi quá chủ quan, và Hồ-xuân - Hương không đáng xứng tượng trong đèn Văn-Học Việt-Nam và Thế - giới. Những kẻ suy xét như thế đó chỉ là những anh hùng của bụi vong, những chiến lược gia của phả sản giông nòi.

(còn nữa)



#### □ Một phê bình gia hạng nặng.

Một nhà phê bình hội họa, nhưng cũng là một « vua túy lúy » một hôm quà chén lại phải đi dự khai mạc một cuộc triển lãm hội họa.

Ông ta tình cờ nhìn vào một tấm kính soi, nhìn kỹ một lúc liền rút giấy bút ra ghi :

— Phòng số 1 Hoạ phẩm số 2. Đầu một tên bợm rượu, không có chữ ký tác giả, một thành công tuyệt đối về tả chân. Chân dung của một người dường như ta có quen mặt, và có địa vị ở đây.

## Đối thoại giữa hai nhà văn Mỹ-Nga VỀ CHIẾN TRANH VIỆT-NAM

★ Bản dịch của TÍN-KHANH

**H**ai lá thư trao qua lại giữa Thi-sĩ Nga-xô Evtouchenko và tiểu-thuyết gia Mỹ John Steinbeck dưới đây, đã phản-ảnh hai lập-trường đối với cuộc chiến-tranh V.N.

### ● Bài Thơ của Evtouchenko gửi Steinbeck.

Bạn John già thân mến,  
Tôi mình hãy cởi áo ra như thuở nào  
Và cùng nhau cạn ly Huỷt-ky và odka,  
Đưới cái nhìn nghiêm-khắc của vợ chúng ta.

Xem anh như không có gì thay đổi  
Cũng như cái xác nặng nề nông-dân  
Với nét mặt phong-trần vì gió sương, men rượu,  
Cũng bộ râu tua tua như chú tiểu-phu  
Và đôi mắt tinh ranh của anh chàng ngư-phủ...  
Người như anh hẳn không còn xa lạ,  
Mọi cảm bẫy của lòng người.

Ngay ở Nga-xô đây,  
Với một lối chân-thanh những cung rắn,  
Đạo nợ chính anh một con sói già ranh mãnh:  
Anh đã khuyên nhũ chúng tôi :  
« Này,các chú sói con, hãy đưa nanh ra... » (I)  
Rồi trong cái im lặng đè nặng lên tất cả mọi người,  
Anh trịnh trọng ngồi chờ.

Rồi anh quay qua một thiếu nữ trẻ đẹp,  
 Anh đã hỏi nàng : « Tại sao cô buồn ?  
 Cô có điều gì phiền muộn,  
 Hãy nói cho lão John già nãy nghe. »  
 Và cô bé Tartare ranh mãnh có đôi mắt xéch,  
 Cũng một thứ sói con nuôi miền cổ đại  
 Đã trả lời anh : Tôi buồn lắm ! ông Steinbeck à.  
 Vì hôm qua Cảnh sát thu mất bằng lái xe của tôi. \*

John Steinbeck, anh John già thân ái ơi,  
 Chúng tôi ưa anh vì anh là con người không xu nịnh,  
 Và viết anh lá thư này,  
 Tôi không dám dùng lời hồn xược điêu-ngoa.  
 Hỏi anh John, nhân-tử đức hạnh !  
 Tôi đâu dám múa riều qua mắt thợ,  
 Tôi còn phải học hỏi nhiều  
 Và học hỏi nhiều noi anh.  
 Nhưng chính anh đã dạy chúng tôi :  
 Không nên cầm miệng.  
 Tôi dám cam đoan anh Steinbeck ơi,  
 Răng chúng tôi không cầm miệng đâu,  
 Bây giờ đây, xin anh hãy nghe tôi :  
 Chúng tôi rất hân diện vì Quê-hương chúng tôi.  
 Nhưng xin anh đừng sợ;  
 Lòng kiêu-hanh không lố-lăng đâu  
 Nước chúng tôi cũng đầy rẫy thối nát, — đủ loại thối nát.  
 Và chúng tôi cũng đã đưa nanh ra !  
 Đây không phải chuyện cười đùa, anh cứ tin đi.

Tuy nhiều lúc tôi biết, có những « răng sữa »,  
 Những cái răng chẳng cắn được ai.  
 Nhưng đối hạng người đều-giả,  
 Chúng tôi đưa răng ra cắn chúng  
 Và răng của chúng tôi, tự nhiên thành nhọn lèu,

Phải cắn ! Cắn cho lắm,  
 Răng mới cứng nhọn phải không John ?

Những « trái nho uất-hận » những nhà văn khác  
 Của Mỹ lúc nào cũng đi tiền-phong.  
 Nhưng tôi e rằng « những trái nho uất hận của các anh  
 Đã thuộc về dĩ-vãng chẳng ?  
 Anh là kẻ luôn luôn biết nghe, biết xót  
 Những tiếng nói của thời-đại,  
 Anh có nghe chăng, ở Việt-Nam xa xuôi  
 Tiếng rên than chuyền động  
 Xuyên rừng núi, xuyên đai-dương  
 Từ Mạc-tư-Khoa đến Nữu-Ước,  
 Của những trẻ em kêu cứu : Mẹ ơi ! Mẹ ơi !  
 Trong lúc con chó Charley (2) dễ thương của anh,  
 Cao chân trên sân nhà.

Anh hãy hiểu tôi,  
 Những giòng này, tôi viết  
 Không phải để chơi xỏ anh  
 Mà do lòng khó nỗi làm ngơ  
 Đúng như lời anh, chúng tôi bầy sói con,  
 Còn anh, sói già lão-luyện.

Vậy anh hãy đưa nanh ra!  
Những nanh già bén nhọn của John  
Phản tôi trên con đường tranh đấu  
Không ngừng chân.  
Vì tôi là sói con còn trai-trẻ  
Chớ đâu phải con bà

Anh John Steinbeck!  
Tôi đã vâng lời anh:  
Tôi, con sói con, đưa nanh ra cho anh thấy đây.

EVGUENI EVTOUCHENKO



### Thư phúc đáp của John Steinbeck

Anh Genia thân mến,

Tôi vừa đọc xong mấy lần thư anh do báo New-York-Times đăng tải. Theo bản dịch, khó cho tôi xét đoán giá-trị và đúng với nguyên-tắc của anh đến mức nào, nhưng tôi sung sướng và vinh-dự đón nhận mỗi tình ưu-ái của anh đối với tôi.

Trong bài thư, anh đã khuyên tôi nên đứng lên chống cuộc chiến-tranh ở Việt-Nam. Chắc anh đã biết tôi rất oán ghét bất kỳ một loại chiến-tranh nào đến một mức nào rồi, nhưng đối với cuộc chiến-tranh này, lòng tôi tràn ngập một mối căm thù

đặc-biệt và riêng tư. Tôi chống cuộc chiến tranh này vì nó do Trung-cộng giật dây, và trên đất Mỹ, tôi chưa từng biết hay gặp một ai tán đồng cuộc chiến tranh đó. Nhưng bạn thân của tôi ơi! Anh lại kết-án một nửa trận-ÿ, một nửa phần của người Mỹ chúng tôi. Như thế vẫn chưa đủ, tôi tha-thiết mong anh hãy cùng chung sức với tôi kết án nó toàn diện mới đúng.

Chắc anh không nghĩ rằng, phi-công chúng tôi bay lên để di oanh-tạc bầy trẻ thơ, và nếu chúng tôi gởi bom và quân-

trang quân dụng, không phải để tàn sát lương dân vô tội.

Việt-Nam đâu có phải là Đông Bá-linh năm 1953, Budapest năm 1956, hay Tây-Tạng năm 1959.

Anh Genia ơi! Chắc anh cũng biết như tôi rằng chúng tôi chỉ oanh-tạc các kho dầu lửa, các hệ-thống giao-thông và những khí giới hạng nặng, tinh xảo mà chúng đưa vào để tàn sát con em chúng tôi. Và chắc anh cũng biết rõ hơn tôi rằng những khí giới ấy từ đâu gởi đến. Tất cả đều mang nhẫn hiệu bằ g chữ Trung-quốc hay chữ Nga.

Tôi mong rằng anh cũng biết nếu chẳng có sự cung cấp khí giới kia thì làm sao có mặt chúng tôi ở Việt-Nam. Và nếu chỉ là một cuộc tranh-chấp nội bộ giữa các thành-phần của khối dân chúng Việt-Nam, thì chắc chắn chúng tôi cũng không lai vãng ở đây. Nhưng khồ thay! thực tế đâu có phải như thế, anh đâu đến nỗi quá ngây thơ và không biết điều đó.

Cuộc chiến-tranh này là một công-trình của họ Mao, kẽ đã tạo nên và nǎm ở hậu-trường

giật dây; Nó đã được điều khiển theo lệnh Bắc-kinh và đã được các nước gây ra cuộc chiến-tranh ấy tiếp tế một cách bì bõi những vũ-kí giết người. Những việc như thế, bạn ạ, chúng ta hãy tố cáo ra, và chúng ta còn đi xa hơn nữa. Chúng ta hãy cùng áp dụng một chương trình có hiệu quả hơn chỉ tố cáo suông.

Tôi van anh hãy tận dụng ảnh-hưởng rất quan-trọng của anh để tác động vào đồng-bào, vào chính-phủ của anh, vào tất cả những ai đã cầu cạnh sự cố vấn của Liên-xô để chấm dứt mọi sự vận chuyền của các loại vũ-kí giết người từ Bắc-việt vào tàn sát ở miền Nam.

Về phần tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì thuộc quyền-hạn tôi để thuyết-phục chính-phủ tôi, rút quân và vũ-kí khỏi Nam Việt Nam, chỉ để lại tiền và các cơ-cấu giúp đỡ trong công cuộc kiến-thiết. Vì anh nên biết, nếu anh làm được nhiệm-vụ của anh thì phản tôi, tôi cũng tức khắc làm nhiệm-vụ của tôi.

Tuy nhiên như thế cũng chưa đủ để chặn đứng cuộc chiến

tranh này. Nếu anh có thể thuyết phục được Bắc Việt chịu thương thuyết với thiện-chí thì những cuộc oanh-tạc cũng sẽ chấm dứt ngay trong giây lát. Súng sẽ ngừng nổ và con em thân mến của chúng ta sẽ được hồi hương.

Thật là đơn giản bạn thấy không, và không gì đơn giản hơn, xin cam đoan với anh như thế.

Rất mong gặp anh một ngày gần đây, anh và người vợ duyên dáng của anh, chị Galia.

JOHN STEINBECK

- (1) Năm 1963, trong một cuộc viếng thăm Nga-xô, John Steinbeck, nhân tiếp xúc với một số văn-nhân, thi-sĩ đang bị Nga-xô khủng bố vì đã bị công-kích xã-hội Xô-viết, đã nói : «Bày sói con các anh ! Hãy đưa nanh ra !
- 2) Tác-phẩm « Mỹ, con chó tôi và tôi » do J.Steinbeck viết kể lại chuyến ngao du của ông khắp Hoa-kỳ với con chó Charley của ông.



**Đi xem tranh.**

Trong một cuộc triển lãm hội họa, một ông hỏi bạn :

- Anh nhìn kỹ tấm tranh này xem là mặt trời mọc, hay lặn đây ?
- Cảnh mặt trời lặn.
- Sao biết ?
- Vì tôi biết thẳng họa sĩ này. Không mấy thuở nô ngắn đây trước 11 giờ trưa, thì làm cóc gì biết được buổi bình minh mà họa ?

**Chiếc cần trục mạnh nhất thế giới.**

Đây là 1 xe cần trục chạy trên đường ray của Nga. Cần trục có thể đưa cao đến 75 thước, sức mạnh đến 3800' mã lực, nặng 180 tấn. Máy có thể kéo mỗi lần 50 tấn, đưa cao 57 thước trong 1 phút.

# BỮA TIỆC BÁP RANG

## của NG-CÔNG-TRÚ

★ LUÔNG-TRỌNG-MINH

Nói đến Nguyễn công Trứ, chúng ta liên tưởng đến một nhà thơ hào hoa, một kinh tế gia, một nhà quân sự, một chính-trị lỗi lạc.

Nhưng tất cả đều không có giá trị gì nếu Nguyễn Công Trứ không có đức độ và tinh thần phụng sự đại chúng, dân tộc.

Chúng ta thử nhìn qua thân thế của Nguyễn quân.

Có thể chia làm 3 thời kỳ trong cuộc đời ông:

1) Thời kỳ hàn vi (1778-1819)

2) Thời kỳ xuất chinh (1820-1848)

3) Thời kỳ hưu tri (1848-1858)

Điểm son của Nguyễn công Trứ là lúc ông làm lính ở Quảng-Ngãi. Quên sao được, từ cái chết, Tổng-Đốc trút xuống hạ cấp, thế mà ông vẫn tươi cười niềm nở với một người bạn:

« Khi làm Tướng, tôi không cho đó là vinh, thi khi làm lính, tôi cũng không lấy đó làm nhục »

Bây giờ chúng tôi đi vào vấn đề, xin mời quý vị vui lòng thưởng thức một câu chuyện đẹp của Nguyễn-quân.

Trưa hôm ấy, bà quan văn võ đã họp đồng đú theo lời mời của Nguyễn.

Đã một giờ chiều mà vẫn chưa tiệc tùng gì hết.

Nguyễn cố tình kéo dài câu chuyện phiếm, xướng họa, thù tạc thi thơ với những tách trà. Tàu thơm phức. Toàn là tao-nhan mặc khách cả mà. Hai giờ chiều, kiền bò bụng bá quan, Nguyễn biết thế, giả vờ xuống bếp thúc hối con cháu trong nhà và la lối om sòm :

« Tụi bay đâu biết lịch sử, mời bà quan văn võ đến dự tiệc mà đã hai giờ chiều chưa thấy gì hết. Nội trę gì mà bè

bối thế. Giải nghệ cho rồi.  
Churong tai gai mắt quá»

Nguyễn càng nói càng to cốt ý  
để đẹp lòng quý vị quan khách.  
Mãi nữa giờ sau, Nguyễn công  
Trứ hí hứng tuyên bố:

« Thưa quý vị quan khách,  
Quý vị nè lời mời đến đây chung  
vui. Để đáp lại thịnh tình ấy,  
người nhà tôi cố tình hầu chuyện  
quí vị bằng những món cao  
lượng mỹ vị, cho nên thời gian  
quá chậm, chúng tôi xin quý vị  
niệm tình tha thứ cho...»

Nguyễn quan vừa dứt lời,  
người thi đoán có lẽ vịt tiềm.

Người thi bảo không biết  
chứng thịt chó.

Có người hí hứng mừng thầm,  
lade củ-kiệu, mực nướng tôm  
khô tha hồ mà «dĩ cung lẩu hưng»

Có ông hí hí café sữa, tim gan  
nem chả gì đây.

Có ông khoái hơn, tiết canh  
lòng heo, coca cola, bia 33 cái  
chắc.

Tất cả như mổ cò trong bụng.  
Hì... Hì... hì...

Tất cả đang say sưa theo đuổi ý  
nghĩ đen tối của mình. Ý nghĩ  
xôi thịt.

Thì, trước mặt quan khách  
người nhà đã dọn sẵn mồi vị  
mồi tôm (xin lỗi không phải tôm hù  
tiểu đâu nhé) đầy nắp cần thận.

Thế rồi Nguyễn mời quý vị  
bắt đầu cắt băng khai mạc...  
khánh thành.

Thảm thương mới làm sao!  
Khuôn mặt nào khuôn mặt này  
«xiu như lốp xe đẹp».

Tất cả bật lên như lò-xa sút  
chốt và xin Nguyễn-công-trứ cho  
phép cáo lui, cũng không quên  
cảm ơn riu ro riu rít như chim  
sơn ca nhảy nhót trên cành.

Thì ra «bắp rang». Một thí  
bắp trộn nước mắm tỏi ngào khô.

Nhai làm sao được.

Nguyễn-công-Trứ bốc lên một  
nǎm nhai rào rào:

« Thưa quý vị quan khách,  
Quý vị chè cứng nhai không nỗi.  
Tại sao tiền bạc của dân chúng  
cứng như đá mà quý vị nhai hết  
nhai ngấu nhai nghiến, nhai  
không biết mệt...»

Tất cả áp úng xấu hổ, cúi mặt  
«rút lui có trật tự» không  
trống không kèn.



## Chiếc Dù Xanh

● HOÀI-PHƯƠNG

(Phú-Yên)

*Buổi sớm nắng hồng tố ửng mà  
Áo dài như cánh bướm vương-vịt  
Em đi dưới nắng hồng loi-là  
Bên chiếc dù xanh đẹp lạ thường*

*Ôi chiếc dù xanh màu bích-thủy.  
Điều dáng ôm lấy áo hoa troi  
Nhẹ nhàng theo gót chân em bướm.  
Cả một trời xuân nở nụ cười*

*Theo bước đường quê đến ngõ nào  
Ngập trời hoa nắng giờ xôn-xao  
Lòng tôi như tiếng reo đồng-nội  
Phảng-phất hương lúa ngọt-ngào.*

*Khuất-néo, tôi cười trong vắn-vơ  
Khung trời còn lại bóng nàng thơ  
Nàng thơ diễm-ảo về trong mộng  
Mở ngõ hồn tôi lạc bến bờ.*

# HÀ - CHÍNH

## còn đáng sợ hơn rắn độc

★ PHẠM-VĂN-SON

**N**ếu chúng tôi không làm, trong *Cỗ học tinh hoa*, cụ Đốc học Nguyễn văn Ngọc đã kể truyện Đức Khổng Tử một hôm đi qua núi Thái sơn gặp một người đàn bà đang ôm một nấm mồ khóc rất thê thảm. Ngài dừng bước cung kính đứng nghe, sau đó sai thày Tứ Lộ đến hỏi nguyên nhân.

Người đàn bà trả lời :

— Gia đình tôi ở vùng rừng núi này từ lâu đời. Bố chồng tôi bị hổ ăn thịt, chồng tôi cũng chết về nghiệp này, đến nay lại đến lượt con tôi bị nạn hổ lang.

Đức Khổng tử hỏi :

— Vậy sao bà không dời nhà đi nơi khác?

Người đàn bà xấu số đáp :

— Vùng này Quan lại tàn ngược, chúng tôi còn sợ hơn

cop dữ nên đành chịu ở lại đây vậy. Đức Khổng Tử chép miệng thở dài quay lại bảo các môn đệ

— Các con nghe đó, chính sự tàn ngược còn làm cho người ta ghê sợ hơn hùm bao. Có lẽ truyện này nhiều người biết nhưng ngàn năm sau còn một truyện tương tự cũng được chép ra nhưng ít được phổ biến hơn.

Nay chúng tôi xin trình bày cùng quý bạn một tài liệu khác do nhà thơ trú danh đời Đường(12 thế kỷ sau Khổng Tử là Liêu-tôn). Nguyễn Kế và do cụ Tú Nguyễn - Đỗ - Mục đích cũng rất đáng cho ta ngẫm nghĩ trong khi từ Bắc vào Nam nạn cường quyền hiếp công lý, nạn qua lại, cán bộ bóc lột dân đen khiến nhân dân luôn luôn căm tức tưởng « *Kẻ lung hùm sói, gởi thân búa riu* ».

Bài của Liêu-tôn Nguyễn nhan đề là « *Bố-rà-dả-thuyết* ». Nguyễn văn chữ Hán như sau:

« Vĩnh Châu chi giã, sản dị xá.  
Hắc chất nhì bạch chưong, súc  
thảo mộc tận tử. Dĩ khiết nhân,  
vô ngữ chi dã.

Nhiên đặc nhì thổ chí, dĩ vi  
nhị, khả dĩ dĩ đại phong, loạn  
uyễn, lâu, lệ; Khứ tử cơ; sát  
tam trùng.

Kỳ thủy, thái y dĩ vương mệnh  
tụ chí. Tuế, phú kỵ nhị. Mộ hữu  
năng hộ chí dã, đương kỳ tò  
nhập, vĩnh chí, nhân tranh bôn  
tẫu yêu.

Hữu Tưởng-thị dã, chuyên kỳ  
lợi tam thế hĩ.

Vấn chí, tắt viết : « Ngò tố tử  
u thị, ngò phụ tử u thị, kim ngò  
tự vi chí, thập nhị niên cơ tử dã  
xác hĩ. » Ngôn chí, mạo nhược  
thận thích dã.

Dư bi chí. Thả viết : « Nhược  
đọc chí hò Dư tương cáo ư lị  
sự dã, canh nhược dịch, phục  
nhược phú, tắc hà như ? »

Tưởng thị đại thích, uông  
nhiều xuất thế, viết : « Quân  
tương ai phi sinh chí hò, tắc  
ngò tư dịch chí bất hạnh, vị  
nhược phục ngò phú, bất hạnh

chi thậm giã. Hướng ngô bất v;  
tủ dịch, tắc cửu dĩ bệnh hĩ. Tự  
ngô thị làm thế cư thị hương,  
tích ủ kim lạc thập tuế hĩ, nhi  
hương lân chí sinh nhật súc,  
dàn kỵ địa chí xuất, kiệt kỵ lư  
chí nhập, hào hò nhì chuyền tỷ,  
cơ khát nhì đốn phó, súc phong  
vũ, phạm hàn thủ, hô khứ đọc  
lệ, vâng vâng nhì tử dã, tương  
tạ giã.

« Nắng dữ ngô tố cư dã, kim  
kỳ thất thập vô nhất yên; dữ  
ngô phụ cư dã, kim  
kỳ thất thập vô nhị tam yên;  
dữ ngô cư thập nhị niên dã, kim  
kỳ thất thập vô tứ ngũ yên.  
Phi tử tắc tỷ nhĩ, nhì ngô dĩ bộ  
xã đọc tồn.

« Hân lại chí lai ngô hương,  
khiếu hiêu hò đông tây, huy  
đột hò nam bắc. Hoa nhiên nhì  
hai dã, tuy kê khuyển bất đắc  
ninh yên.

« Ngò tuân tuân nhì khởi thi  
kỳ hũ, nhì ngò xà thượng tồn,  
tắc thi nhiên nhì ngọt. Cần tự  
chí, thời nhì hiến yên. Thoái  
nhì cam thực kỳ thô chí hưu,  
dĩ tận ngô sỉ.

« Cái nhất tuế chí phạm tử dã  
nhị yên kỵ dư tắc hi-hi nhì lạc,  
khởi nhược ngô hương lân chí  
đán, đán hữu thị tai.

## CHUYỆN XUA VÂN MỚI

« Kim tuy tử vu thủ, tỳ ngô  
hương lân chi tử, tắc dĩ hậu hữ,  
hữu an cảm đọc da ! »

Dù vẫn nhịn dù bi, Khổng Tử  
viết : « Hà chinh mãnh ư hồ giả »,  
ngô thường nghi hồ thị. Kim dĩ  
Tưởng-thị quan chỉ do tin.

Ô hô ! Thục tri phú liêm chí  
đọc, hữu tham ư thị xà dả hồ !  
Cố vi chi thuyết, dĩ sĩ phu quan  
nhân phong dả, đặc yên...»

Ông Tú Nguyễn.Đỗ-Mục-Dịch :  
« Cảnh đồng ở Vĩnh-Châu có  
sản xuất thứ rắn lạ : lốt đèn vẫn  
trắng. Chạm vào cổ cây, cổ cây  
phải chết hết. Nếu nó cắn người  
không còn cách nào mà chống  
giữ nỗi. »

Nhung bắt được nó để ướp  
thịt mà làm món ăn thì có thể  
khỏi được các bệnh : đại phong,  
loan, uyên, lâu, lệ. Dùng làm  
thuốc cao lèn da và thuốc sát  
trùng rất tốt.

Lúc đầu quan thái y phung  
mệnh nhà vua, đi kiểm thú rắn  
ấy. Mỗi năm bắt nộp hai lần.  
Nhân dân ai bắt được rắn ấy  
đem nộp thì được tha thuế. Về  
sau lâu ngày người ta tranh nhau  
làm nghề bắt rắn độc ấy.

Có nhà họ Tưởng kia chuyên  
giữ cái lợi ấy đã ba đời nay.

Ai hỏi thì hắn nói : « Ông tôi  
chết về nghề ấy, cha tôi chết về  
nghề ấy, nay tôi nối làm nghề ấy  
luôn 12 năm ròng suýt chết mấy  
lần rồi. »

Trong khi nói chuyện nét mặt  
người ấy lộ ra vẻ đau đớn vô  
cùng.

Ta nghĩ thương tình mới hỏi  
rằng : « Nhà người lấy nghề ấy  
làm việc khổ phải không ?

Ta nói với người giữ việc đổi  
nghề cho, rồi đóng thuế như  
thường, người nghĩ sao ? »

Họ Tưởng tra nước mắt mà  
rắng : « Ông thương mà cho tôi  
được sống, phải không ? Nhưng  
sự bất hạnh trong nghề của tôi  
chưa tệ bằng nạn thuế mà. Xét  
ra, nếu tôi không làm nghề này  
tôi đã khốn đốn từ lâu rồi !

« Nhà tôi ba đời ở làng này,  
kể đến ngày nay đã 60 năm trời  
mà cái sinh kế trong làng xóm  
tôi mỗi ngày một cùng quẫn.  
Đất sản ra những gì, nhà thu  
vào những gì, đều bào bot,  
khánh kiệt hết. Ké thì kêu gào  
mà bỏ đi, người thì đòi khát mà  
ngã gục. Dải gió dầm mưa, liều  
rét chiếu công, khổ sở ốm đau,  
dần dần nổi nhau mà chết.

Những người trước kia cùng

## CHUYỆN XUA VÂN MỚI

ở với đời ông tôi, đến nay mươi  
nhà không còn được một ; cùng  
ở với đời cha tôi đến nay 10 nhà  
không còn được hai ba ; cùng ở  
với tôi trong 12 năm nay, bảy  
giờ mươi nhà không còn bốn  
năm vậy. Khi chết thì phải bỏ đi  
mà tôi nhờ cái nghề bắt rắn vẫn  
còn được sống.

Bọn hân-lai ( kẻ chức việc  
hung ác ) mỗi khi về làng tôi,  
gầm thét ở chỗ này, xung đột ở  
nơi kia. Ai nấy đều nhớn nhác  
sợ hãi dẫu đến gà chó cũng  
không được yên.

Tôi lo ngay ngáy mà trồ dậy  
nhìn cái hũ, hý rắn của tôi vẫn  
còn thi được yên lòng mà nằm.  
Kinh cần nuôi cho nó ăn để đợi  
đến kỳ mà nộp. Nộp xong trồ về  
đành kiếm được gì ăn nấy cho  
trọn tuổi tròn.

Số là trong một năm chỉ phải  
liều chết có hai lần, ngoài ra thì  
tôi được hú-hí vui vẻ, há lại như  
mọi người trong xóm tôi mà  
ngày nào cũng bị cái nạn ấy ru!

Nay tôi dẫu chết về nghề này,  
nhưng so với mọi người trong  
làng xóm, thì tôi có chết cũng  
là chết sau vây, khi nào còn dám  
lấy làm việc khổ ru ! »

Ta nghe nói mà càng thương  
tình. Đức Khổng Tử có câu: Chính  
sự tàn ngược lại dữ hơn hùm  
beo vây. » Ta thường nghĩ ngờ,  
nay xem truyện họ Tưởng thì ta  
phải tin.

Than ôi ! Ai ngờ sự cực khổ  
về thuế má lại có phần hơn việc  
bắt rắn ru! Bởi vậy làm bài này để  
được giúp ích cho những người  
đi xem xét tình dân đó.

Đọc bài trên đây của Liễu tôn  
Nguyên chúng ta không khỏi  
ngậm ngùi cho đám dân đen  
Trung quốc từ ngàn đời chịu  
đủ mùi cay đắng, dưới chế độ  
vua quan tham tàn, ích kypy. Liễu  
tôn Nguyên sanh vào đời Thịnh  
Đường là thời văn chương rất  
phát đạt nhưng nước Tàu bên  
ngoài thì huy hoàng mà bên  
trong thì mục nát. Tầng lớp phong  
kiến chỉ biết nhởn nhơ nhảy múa  
trên xương máu của nhân dân  
bởi chính sách mở mang quốc  
kế, dân sinh thì lo là mà tham  
vọng đất đai ngoại biên cương  
thì quá lớn. Dân chúng suốt đời  
còng lưng cày sâu cuốc bầm,  
để có tiền có gạo cung ứng cho  
chiến tranh rồi cha mất con,  
vợ mất chồng vì trăm nghìn thứ  
nô dịch của nhà nước, nhất là  
để thù phụng cái ăn chơi cùng

xa cực xỉ của nhà vua: Ngựa trạm chạy hàng tháng từ Lĩnh Nam mang vải tiến về cho Dương quý Phi tráng miệng. Phu dàò đất tới mấy chục vạn người khơi con kênh chạy dài ngàn dặm, khắp Giang nam cho Tùy Dạng để thả thuyền rong chơi cùng gái đẹp. Ai dám mở miệng kêu than cho đám dân hèn? Nhà thơ số một của đời Đường là Lý Bạch nhả ngọc phun châu làm văn ca ngợi cô á họ Dương cho cho đẹp lòng vua Huyền Tông, viết khúc Thanh bình đề suy tôn thời thịnh trị.. Trái lại Đỗ Phủ, Lư Đồng, Liễu tôn Nguyên chỉ nhìn vào cái đau khổ của đám cung dân mà reo vần nảy tứ. Họ là những nhà thơ của nhân đạo chủ nghĩa nên thường có những thi phẩm tả oán về thời ly loạn, than phiền sự vô tình của đám vua quan, chỉ trích chính sách bắt phu bắt lính, sưu cao thuế nặng v.v... Bài « Bộ xá dả thuyết » đã nói lên một cách hùng hồn tư tưởng và chủ trương của các nhà thơ xã hội và hiện thực này. Nội dung của nó đã tiết lộ phần nào chế độ mục nát của thứ thời khiến ta đọc đến không khỏi đầy lòng công phẫn. Ngoảnh lại đất nước nhà từ ba thế kỷ nay trải nhiều tang thương, ly loạn

chỉ vì những cuộc tranh giành của các dòng Vua, họ Chúa và các cuộc ăn chơi trác táng của lớp người này. Lại gần đây 80 năm Pháp thuộc thực dân nối tiếp, bóc lột chúng ta đến xương tủy, rồi chiến tranh giữa đôi miền Nam Bắc đưa các giới đồng bào đến chỗ tàn tật bi đát không sao kể xiết. Ngày nay tuy xí sở được mang danh độc lập, với những kẻ cùng huyết mạch, tình trạng của chúng ta cũng vẫn chưa được tốt đẹp gì hơn: vẫn tham quan ô lại, vẫn sưu cao thuế nặng, những trò lừa dân hại nước, mưu tư lợi, giành địa vị vẫn diễn tiến không ngừng. Dân chủ, dân quyền chẳng đem lại chút hạnh phúc nào mà đã thành những lời hứa suông, những giấc mơ kinh khủng luôn luôn ám ảnh thần trí chúng ta.

Vì sự kiện này, tiếng gào thét chế độ phi dân, vô đạo của Đỗ Phủ, Lư Đồng, Liễu-tôn-Nguyên mười ba thế kỷ trước vẫn còn vang vẳng bên tai chúng ta ngày nay. Bao giờ người dân hết khổ? Bao giờ mới có một cuộc cách mạng thật sự để quét sạch bọn gian ác và các tệ chính?



★ Nông Bằng Giang

# Mạch máu

(Tiếp theo P.T. 204)

T hành phố Seoul bây giờ do bàn không tă. Tất cả mọi căn bá như được trút bỏ ra giữa thành phố. Tìm một con dàn bà để ngủ dễ hơn tìm mua một hộp súra. Nạn thất nghiệp thật khủng khiếp. Sinh viên ra trường không biết làm gì. Xã hội ở đây bây giờ không còn gì để tôi luyến tiếc, nếu không có gì ràng buộc tại đây, chú cũng nên đi với tôi sang Canada đi, làm việc ở đấy nhiều lương lâm. Tôi ngồi yên nghe hắn nói, gật gù, ngừa mặt nhìn theo khói thuốc suy tư. Thế à! thế à! Những lời nói của hắn như muốn cởi trần những hồn nhục quốc thể đè nặng trên thân thể tôi. Cái nhục truyền kiếp này cho dù hắn, tôi, tất cả mọi người

dù có cởi bỏ quốc tịch, bỏ chạy thật xa cũng không thể gội rửa được. Một chuyến di cư không thể thay đổi được cái thân thể hồn nhục này. Một chuyến di cư này, để tiếp nối một chuyến di cư khác, hiện thân của hắn, của tôi, chỉ còn những ý thức chạy trốn vô trách nhiệm. Cái hổ nhục này không thể dứt hẳn dễ dàng bằng một chuyến di cư. Nếu ý nghĩa của cuộc di dân đó được hình thành bằng một khái niệm dứt khoát trừu tượng, thì chẳng những đã không chôn lấp, khấn liệm, an táng được, mà còn đào sâu tận cùng niềm tủi nhục quốc thể. Nếu hắn nhìn thấy được thân thể tôi, nếu hắn thông cảm được nỗi hổ nhục gầm mòn tâm hồn tôi, nếu

hắn hiểu biết được nỗi buồn chán  
cô đơn kết tinh trong cuộc sống  
bê bối vây quanh tôi, thì hắn sẽ  
không bao giờ mạo hiểm phiêu  
lưu bằng cuộc hành trình vô nghĩa.

31-12 Tôi tiễn hắn lên đường  
đi tìm đến vùng đất xa lạ để trồng  
cái cây thân thế hổ nhục. Cho dù  
vùng đất phù hợp, để cho cây  
xanh trái tốt chẳng nữa,  
nhưng muôn đời loài cây  
ấy vẫn mang tên bản xứ.  
Không gì có thể thay đổi được  
thân thế, trừ sự hủy hoại sau  
cùng. Lương tâm tôi không thành  
thật với hắn. Nhưng giá tôi có  
nói thật với hắn chưa chắc hắn  
đã có can đảm trở lại. Nói gì  
đến một quyết định tự hủy hoại  
thân thế hắn, hắn đã bỏ chạy  
tất cả sợ hãi, hắn còn  
dùi can đảm để tự tìm  
cái chết vô lý như thế, nhất là  
nghề nghiệp của hắn chỉ biết  
cứu người. Tôi thấy tội nghiệp  
cho hắn. Chắc hắn phải kéo lê  
cái thân xác buồn chán ấy lại  
vùng đất xa lạ, cho đến lúc hắn  
tự biết không còn hơi sức nữa.  
Chỉ có cái chết mới thay đổi  
được thân thế suy tư sau cùng đe  
nặng. Tâm hồn tôi như khung trời  
Tokyo buổi chiều cuối Thu.

Tôi sẽ thay đổi thân thế tôi  
trong đêm nay giữa sự nín thở  
của mọi người. Tiếng trống,  
chuông mõ cùng với lời cầu  
nguyện của cả triệu dân đề cho  
hồn tôi thoát xác, rời bỏ cái thân  
thế hổ nhục. Nhưng như thế  
cũng chỉ làm cho linh hồn tôi đờ  
tùi nhục mà tôi đã mang nặng trên  
thân thế. Không thể như thế. Sự  
thay đổi thân thế của tôi phải  
anh hùng hơn, toàn dân phải suy  
tâm tưởng niệm tôi. Thân thế  
tôi phải được liệm thật lâu  
trong lá quốc kỳ mang tên Quốc  
gia mà tôi đã được ra đời trước  
sự hổ nhục đe nặng lên thân thế  
tôi...

Bây giờ tôi có thể thay đổi  
được thân thế tôi,.. trong lá quốc  
kỳ.. lời cầu nguyện của mọi người..

Mọi người đừng gọi ta là Sato  
Ichiro nữa, cái tên ấy không có  
từ đêm nay. Hắn đã chết rồi. Hãy  
gọi ta là Lee Soong Seng. Thân  
xác của Lee Soong Seng không  
còn từ đêm nay. Nhưng tên Lee  
Soong Seng sẽ được mọi người  
gọi từ đêm nay, hắn được liệm  
trong lá quốc kỳ của quốc gia bằng  
lời cầu sống của hắn những túi  
nhục. Hắn sống dưới sự xỉ nhục

## MẠCH MÁU

của dân bản xứ. Nhưng mọi người  
vẫn đang cầu nguyện cho hắn.  
Thân thế hắn đang được dấp trong  
lá quốc kỳ trinh bạch..,

Gương mặt thằng anh họ tôi  
hiện ra thật rõ ràng. Lời nói sau  
cùng của hắn vẫn còn nghe thật  
rõ. Không biết đến bao giờ tao  
mới có thể thu hồi cái quốc tịch  
mà tao đã mang nặng trong suốt  
thời gian qua. Sự chia đôi quốc  
gia mở đầu cho những bước  
đường mạo hiểm.

Mày đừng nghĩ là tao chỉ  
mưu sinh cho cuộc đời tao. Tao  
chán sống trong sự chờ đợi đến  
tối để không còn biết đến sự  
sống còn. Sống không ra con  
người. Hắn nói những câu thật  
vô nghĩa. Không biết cuộc hành  
trình của hắn sẽ mang lại thành  
quả ra sao? Chắc rồi cũng chỉ  
mang tâm trạng dân Đô Thái.  
Thân thế tôi, của những người  
khác trai ra rá rời trước một khúc  
quanh lịch sử mà mọi người  
muốn gọi rủa phủ nhận.

Sự có mặt của tôi sẽ không  
còn. Tôi không còn phải nghĩ về  
thân thế tôi. Tôi bỏ lại dàn  
sau tất cả... Tôi muốn nhớ lại  
từng bộ mặt, thân thế, dáng điệu

của thằng Kim Dong Sum, thằng  
Kim Wong Yun, thằng phụ tá giám  
đốc cảm lặng, thề xác của từng  
con đàn bà. Sự có mặt của những  
con đàn bà sau cùng này vẫn  
không làm tiêu tan hoàn toàn  
những ý tưởng vong thân trong  
tâm hồn tôi.

Tôi cảm thấy đôi mắt bị ngón  
tay vô hình đè nặng. Ánh sáng  
thật mờ. Đèn trên trần nő hoa.  
Tôi không còn hơi sức để phát  
một cử động. Không còn nhìn  
thấy gì nữa. Sự có mặt của tôi  
sắp tan biến... Thân thế tôi  
không còn. Tôi sẽ thay đổi được  
thân thế tôi... Tôi cảm thấy thoái  
mái trong những ý tưởng cuối  
cùng...

Người ta phát giác thi thể hắn  
vào ngày cuối tuần của tuần lễ đầu  
năm. Nét mặt hắn thật hồn nhiên,  
cả thân thể được quấn trong lá  
quốc kỳ trắng dỏ trinh bạch, bên  
cạnh chai thuốc ngủ với mấy chai  
Whisky.

Hắn đã chết trong lý tưởng vong  
thân, phủ nhận, hủy hoại thân  
thế hắn. Nhưng thi thể hắn vẫn  
còn nguyên hình trong màu cờ  
trinh bạch của vùng đất in hằn  
dấu vết thân thế hắn...

Lee Soong Seng mới chính thật là tên hắn, thân thế hắn. Hắn đã thay đổi thân thế hắn từ ý tưởng vong thân cho đến sự hủy hoại cuối cùng. Thè xác, tâm hồn. Thân thế hắn bây giờ mới thật hoàn toàn vĩnh viễn trong cuộc sống sau cùng của hắn...

Tôi biết hắn đã chết. Chết thật hoàn toàn trong ý tưởng vong thân kích-thích tận cùng, tâm hồn nô loạn tiềm ẩn, trong đời sống chán nản của hắn. Cái thân thế nhỏ bé của hắn đã được ủ liệm trong lớp vải huyền thoại. Tâm hồn hắn đã được gội rửa trong vũng sáng đỏ thiêng thần treo trên mặt biển. Tôi có cảm tưởng như thân thế hắn hiện ra đàng trước mặt tôi. Con tàu vẫn vun vút như viên đạn xé không trung. Tâm hồn tôi chói với trong những ý tưởng trừu tượng. Thận thế tôi

được trải ra dưới cái lăng kính, trước một thực tại khung khiếp đến độ tôi không còn can đảm chấp nhận sự có mặt của tôi. Cái tên Lee tiềm ẩn trong cuộc đời hắn sao nghe thật gần gũi với cái tên Vũ của tôi; của tên Trần, tên Nguyễn, tên Lê hiện ra đàng trước mặt, vây quanh cuộc sống chán nản của một thân thế mất đi gần hết những hy vọng tin tưởng. Thè xác tôi vẫn còn tiềm sinh trong niềm tin mong manh cuối cùng nuối tiếc. Nhưng trước cái chết câm lặng của hắn, tôi cảm thấy tâm hồn tôi chói với trong vùng sương mù dày đặc. Tôi ngồi im lặng để nghe từng hơi thở nặng tan vỡ, trong tiếng rít của con tàu, trên coa đường sắt vể ra lò mò giữa vùng đất xám.



**Dung**  
**midol**  
1380/B.V.T/SDPC

trị các chứng đau nhức  
và cảm cúm  
CÓ BẢN TẠI CÁC NHÀ THƯỢC TÂY



## HỌA THƠ

TAO - BÀN BẠCH - NGA

«Thu về tang tóc lầm, Thu ơi»  
của NGUYỄN-VÝ



L.T.S.— Chúng tôi đăng lần lượt những bài thơ họa của quý bạn, theo thứ tự nhận được trước sau, chứ không phải theo giá-trị của bài thơ. Cuối tháng 12-1967, chấm dứt cuộc họa thơ, chúng tôi sẽ nhờ quý bạn đọc lựa chọn 10 bài trội nhất để tặng giải. Chúng tôi sẽ tặng mỗi giải một tác phẩm của N.V...

(Xin xem PT số 199)

79)

Thu về tang tóc lầm, Thu ơi !  
Thu trước... Thu này... hận chưa voi ?  
Non nước diêu tàn, bom đạn nổ,  
Giang sơn chia cắt lệ châu rơi.  
Quê hương diên đảo, đoàn trai trẻ,  
Chánh trị quàng-xiên bọn thịt xôi.  
Phong kiến, độc tài, thêm uất hận,  
Công-bằng, dân-chủ khéo trò chơi,

TRINH-HƯƠNG

(Quận Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận)

80)

Thu về tang-tóc lầm, Thu ơi !  
Trăm họ lầm than thăm thiết thời  
Lác đất ngoài vườn hoa lá rụng  
Ngàn người trong cuộc máu xương rơi  
Đạn bom vang vội ba miền đất  
Khói lửa tràn lan bốn góc trời  
Diễn cảnh tương tàn chỉ đến nỗi  
Đem hình vân cẫu khéo trêu trọi

TRẦN-TẤN 45 Trần-Hoàng Tam Kỳ

81)

Thu về tang-tóc lầm, Thu ơi !  
Cầm cành tiêu sơ nỗi sụt sùi  
Rượu cúc biến nồng mùi cúc lợt  
Cành ngô lợt đợt lá ngô rơi  
Cửa nhà tan tác trên mảng đất  
Cây cổ xơ rơ dưới ánh trời  
Ướm hối vì đâu nên đến thế  
Trăm phần diêu đứng tựa trời

VŨ-DÁN-SƠN Tam Kỳ

82)

Thu về, tang tóc lầm Thu ơi !  
Viễn khách khôn ngàn giọt sụt sùi.  
Đất mẹ úa vàng bom đạn xé,  
Què cha tim lịm xác đầu rơi,  
Nước non hận ngập đôi bờ nước  
Trời biển sâu dâng bốn hướng trời  
Héo hắt Hằng Nga đau thế sự :  
Hỏa châu riều cợt ánh trăng trời.

ĐỖ QUÝ BÁI Z.U.P.O Box 10107

Tucson university, Arizona. 85720

U.S.A.

83)

Thu về tang tóc lầm, Thu ơi ,  
Non nước này sao mãi ngậm ngùi  
Chiến tuyến đêm ngày mơ hội-ngo  
Khuê phòng năm tháng khóc chia phôi,  
Bao nhiêu máu thăm hoen lồng đất  
Là bấy tóc xanh nhuốm bụi đời  
Biết đến bao giờ « thu thống-nhứt »  
Trăng thanh bình đẹp Việt-Nam ơi !

PHAN-VĂN-LÂM  
(Cheo Reo) KBC. 3143

84)

Thu về tang tóc lầm, Thu ơi !  
Dân Việt điêu linh khóc sụt sùi.  
Mày bạc chập chùng in xác chết  
Nắng hồng loang lổ bóng đầu rơi.  
Đứa dò còn rẽ làm hai nước.  
Dân tộc chưa chung sống một trời  
Tiếng nhạn gọi dân đà lạc giọng  
Trăng thu tái nhợt thề ma trời.

ĐOÀN HỮU TÍNH — TKIVL  
Tiều Cǎn — Vĩnh Bình (Trà Vinh)

85)

Thu về tang tóc lầm, Thu ơi !  
Lá rụng như than khóc cảnh đời.  
Thủ phủ Thăng Long còn cách biệt  
Đồng sông Bến Hải vẫn chia đôi  
Miền Nam ly loạn thùy đầy đất  
Phương Bắc làm than khói ngập trời.  
Quyện gió heo may mùi tử khí,  
Oan hồn vất vưởng bóng trăng soi,

ĐOÀN HỮU PHÚ  
Ty Thông-Tin — Vĩnh-Bình

86)

Thu về tang tóc lầm, Thu ơi !  
Khói lửa miên-man, hận ngút trời  
Ngợp dãy tràng sơn bom đạn đổ,  
Nghẹn dòng Bến-Hải thịt xương trời.  
Cau mày nước quặn đau nguồn-ngọn,  
Âm mặt trăng thương xót giống nòi.  
Rả-rích mưa buồn gieo giọt thăm,  
Hòa-bình mong mãi biệt tâm hơi.

THÁI-HÀ LÊ-BÁ-VĨNH  
123/80 Trần-bình-Trọng Saigon

87)

Thu về tang tóc lầm, Thu ơi !  
Đi đến không ai muôn tiễn, mỏi.  
Suối lệ dàn lành như thác-lũ  
Đống xương ehiến-sĩ tựa con đồi.  
Kẻ dử tiền của quên nhơn nghĩa  
Người thiếu tình thương chán sự đời.  
Thế cuộc nhìn nghe lòng quặn xót.  
Thu này nhắc đến lệ buồn rơi.

P.T. Toại

88)

Thu về tang tóc lấm, Thu oi !  
 Đất mẹ điêu linh, luống sụt sùi  
 Xương máu hy sinh đoàn dũng cảm  
 Gia đình tan nát lệ đầy voi  
 Gió Thu lạnh lẽo sâu thu rụng  
 Hồn xác chia lia hận xác trời  
 « Ái quốc » rêu rao loài phản quốc  
 Phây phây trà rượu chả khua mồi !

KIM HOA

Paksé, Laos(Hà-Lào)

89)

Thu về tang tóc lấm, Thu oi !  
 Nhớ lại Thu xưa bỗng sụt sùi  
 Nước biếc mây thanh vờn gió thoáng  
 Lá vàng cúc trắng đón sương rơi.  
 Chim ca thánh thót vang đồng nội  
 Rượu nhấp say say ấm cảnh trời..  
 Đau xót Thu này tràn máu lệ,  
 Phỉ nguyền sung sướng lũ ma troi...

TRẦN THẾ LINH

(Qui.Nhơn)

90)

Thu về tang-tóc lấm, Thu oi !  
 Ai khóc, ai than, lệ sụt-sùi.  
 Khói tỏa trùng trùng mây trắng hiên,  
 Bom roi lớp-lớp lá vàng rơi.  
 Mùa ai tuôn chảy đầy sông rạch  
 Xác Việt nằm phơi khắp núi đồi  
 Mồ-mã vang lên muôn tiếng hận.  
 Đâu vi Cứu thế đuổi ma troi ?

TRẦN THỊ LÊ NGA

(vựa trái cây Cầu-ông-Lanh — Saigon)

91)

Thu về tang-tóc lấm, Thu oi !  
 Có thấu trần-gian cảnh sụt sùi  
 Nam-Á chưa yên cơn đạn búa,  
 Trung-Đông đã chịu cǎnh bom rơi.  
 Vì ai gieo họa cho nhân loại,  
 Hắn kẻ không kiên đến Phật, trời  
 Những ước thu về trong hạnh-phúc,  
 Đến thu tránh khỏi ánh ma troi,

HUY-KHANH

27. Quốc-lộ Nha Trang

92)

Thu về tang tóc lấm, Thu oi !  
 Ngắm cảnh giang sơn túc, ngậm ngùi !  
 Khói lửa xây thành muôn ánh tòa  
 Thây người đắp lũy vạn đầu rơi  
 Thâm thương vận nước nhiều cơ cực  
 Khô nỗi lòng dân lấm rã rời  
 Ngóng cổ mong ai ra tế độ  
 Ai ? Ai ? Toàn lũ bịp đời thôi !

Trung-Tinh KBC 4858/1

93)

Thu về tang tóc lấm, Thu oi !  
 Ú nghẹn đau thương huyết lệ sùi.  
 Cõi Bắc ngang tàn bom lửa đội  
 Rừng Nam hang lồ máu đào rơi  
 Quỷ cầm xương trắng không đầu mõ  
 Trăng khóc hồn xanh lạc bến trời  
 Dễ hỏi ! Đêm trường cầm tiếng nhạc.  
 Cầu Kinh thêm rợn ánh ma troi.

Giáo sư MẠC NHƯỢC HƯ  
(Qui Nhơn)

94)

Thu về tang tóc lấm, Thu oi !  
 Non nước tràn lan lửa ngập trời  
 Thoảng thoáng thường trông anh linh gốc  
 Xa xa còn thấy xác ai trời...  
 Nước Nam đã chịu hòn ly biệt  
 Đất Việt đành cam máu lệ rơi.  
 Tổ Quốc chứng tri lòng trẻ dại  
 Nguyên rằng ham học chẳng ham chơi.

Học sinh LÊ CHÍ HẢI  
Đệ tử A — Tây Ninh —

95)

Thu về tang tóc lấm, Thu oi !  
 Chiến cuộc triền miên khổ quá rồi  
 Đất nước phân ly hòn oán trách  
 Non sông sầu hận lệ đầm rơi  
 Dư đồ rách nát xương vụn đống  
 Lịch sử hoen thâm máu bốc mùi  
 Lá úa khóc Thu thương nhẹ cội  
 Hai dòng Bến-Hải nghĩa tình trời

TRÚC HOÀNG  
ĐINH-BÁ-TRUNG  
(Kiến Hòa)

**96)**

Thu về tang tóc lăm, Thu oi !  
 Chinh chiến diệu linh một góc trời  
 Trảng nước mịt mù mây khói phủ  
 Non sông long lở đạn bom rơi  
 Lá vang, trước cửa không người quét  
 Xương trắng bên nương vắng kẻ vùi  
 Máu lệ chan hòa Nam lân Bắc  
 Đèn hoa thêm tội lũ con côi !

TRẦN ĐẠT

Bệnh viện cùi (Qui Hòa)

**97)**

Thu về tang tóc lăm, Thu oi !  
 Ray rirc năm canh để nghẹn lời  
 Đất nước bao trùm màu lá rụng  
 Hận thù chòng chất lớp xương phơi  
 Khiến tang mây phủ trên đầu núi  
 Suối lè sâu dâng giữa chợ đời  
 Lạnh lẽo trảng mờ soi Bến Hải  
 Bắc Nâm biển biệt cách đôi nơi !

NGUYỄN-TẤN-SĨ

Ty Tiểu-học  
Bình-Định

**98)**

Thu về tang tóc lăm, Thu oi !  
 Thiên hạ nao nao dạ ngậm ngùi  
 Bom đạn vang rền hồn Nước động  
 Thây người chòng chất thịt xương rơi  
 Máu đào tuồng chảy loang dòng suối  
 Lửa bốc lòm lóm đốt khắp trời  
 Tu sĩ đêm khuya cầu dưới nguyệt  
 Mơ màng nhìn thấy bóng ma troi

NGỌC-HOÀNG

Đan-viện Thiên-An — HUẾ —

**99)**

Thu về tang tóc lăm, Thu oi !  
 Cây cổ xơ ro, gốc rễ sùi  
 Giò ngọt đạn bom hoa lá đỗ  
 Trảng mờ khói lửa, thịt xương rơi  
 Đèn ma kéo dậy chiêu hồn nước,  
 Bóng quỉ vùng lên động cõi trời  
 Tối-tả cơ-đò còn chúa tĩnh!  
 Lòng đâu đi mở cuộc vui chơi.

Bá-Thuần.

**100)**

Thu về tang-tóc lăm, Thu oi !  
 Đất-nước ngăn dài luống ngậm-ngùi,  
 Ngựa xéo Mồ Ông, con nín thở,  
 Voi giày Mã Tồ, cháu im ngồi.  
 Quê-hương khói-lửa không hề ngọt,  
 Huynh-dê máu xương vẫn phải rơi !  
 Tang-tóc bao lần Thư đã đến ?  
 Vui chí ca hát đốt đèn chơi !

MAI-DƯƠNG-TUYẾT  
2 Võ-Tánh, Phú-Nhuận

**101)**

Thu về tang tóc lăm, Thu oi !  
 Thịt xáo nồi da, nước sụt sùi.  
 Máu chảy hoen đồ chưa hết chảy  
 Lệ rơi ố đất vẫn còn rơi,  
 Lá Thu khâm liêm vàng muôn xác,  
 Mây Hạ cu-tang tim một trời  
 Tiếng súng vô thường tanh hóng nguyệt,  
 Đèn hoa đôi giời.., khóc đôi noi !!

TRẦN-PHÚÓC-KÝ  
126/3 Lê Lợi - Thủ Đức - An giang

**102)**

Thu về tang tóc lăm, Thu oi !  
 Trông cảnh mà ta luống ngậm ngùi  
 Bút mặc chan hòa giòng lệ đồ  
 Chiến tranh tràn ngập máu người rơi.  
 Xác thây, sáng thấy tung cùng đất  
 Bom đạn, đêm nghe dội khắp trời  
 Non nước tan tành không thể tả  
 Động lòng trắc ẩn ! Khó nên lời ..

NAM-HIỀN  
(Cao Lãnh)

**103)**

Thu về tang tóc lăm, Thu oi !  
 Nhìn cảnh nước non luống ngậm ngùi.  
 Thôn xóm tiêu diệu, xương trắng phủ  
 Núi rừng xơ xác, máu đào rơi  
 Thi hài táng địa nồng lòng đất  
 Tử khí xung thiên bốc ngát trời  
 Lạnh lẽo núi rừng cây lá úa  
 Chập chờn dưới nguyệt bóng ma troi

VƯƠNG-MINH-CHÂU  
— Nha Trang —

104)

Thu về tang tóc lăm, Thu oi !  
 Cảm cảnh tang thương lệ sụt sùi  
 Chiến địa vang rền hời súng nổ  
 Quê hương tan tác loạt bom rơi  
 Cũng mong tài nòi thừa yêu nước  
 Nhưng ngại tay kia khó và trời  
 Nam, Bắc hai miền chung một cõi  
 Thành binh đâu thấy tận xa xuôi

HIẾU LANG

264 Trần Hưng Đạo  
 — Saigon —

105)

Thu về tang tóc lăm, Thu oi :  
 Uất hận non sông muôn nghẹn lời  
 Chém giết anh em càng chém giết  
 Đầu voi máu lê mãi đầy voi.  
 Tài tệ trắng rũ mơ hồ nước  
 Mù mịt khói bay ngút ý trời  
 Tiếng Cuộc cảm canh nghe ảo-não  
 Sầu thu thảm thiết lăm thu oi !

Lê-hoa-Trung  
 — 151. KBC 4513 —

106)

Thu về tang tóc lăm, Thu oi !  
 Tiếng súng ầm vang bốn ngả đồi  
 Trời nở tim mâu ai nức nở  
 Lòng rời rắc thảm lệ dần rời  
 Suy đời luân lý trong toàn cõi  
 Tan tác quê hương khắp cả trời  
 Lạc lõng oan hồn người nước Việt  
 Đêm đêm khắc khoải bóng ma Trời

NGUYỄN VĂN HỒNG  
 Ty Cảnh-Sát Lâm-Đồng

107)

Thu về tang tóc lăm, Thu oi !  
 Đất nước chia đôi lệ sụt sùi  
 Sông lạnh triền miên giòng máu chảy.  
 Núi buồn chồng chất đống xương phơi  
 Ủn ủn lá úa rời đầy đất  
 Cuồn cuộn mây tung phủ chật trời  
 Đỗ thán sinh linh hồn bóng nguyệt  
 Thu về tang tóc lăm, Thu oi !

ĐỖ PHỦ DƯ  
 KBC 6100

108)

Thu về tang tóc lăm Thu oi !  
 Non nước ngập nam mài hận đồi  
 Liệm xác sàn nhà dày nắng rụng  
 Phơi thây bãi chiến lăm mưa rơi  
 Máu hòn sỏi sụt người than khóc  
 Huyết hận trào tuồng kẻ oán trời  
 Chuồng mồ hòa kinh ai sám hối »  
 Lung linh ánh nguyệt ngô sao cười

TRẦN THỊ HỒNG ANH  
 — Cholon —

109)

Thu về tang tóc lăm, Thu oi !  
 Khắp cả không gian lệ sụt sùi ;  
 Người xót thương mùa thu lá rụng  
 Ta đau khổ nỗi xác người rơi  
 Chiến tranh tàn phá rung rung đất  
 Lửa hận dâng cao ngút ngút trời  
 Thủ ý mong tròn cầu xướng họa,  
 Nguyện cầu thức tỉnh đám ma troi...

NGUYỄN-VĂN-HỮU  
 Chi Cảnh Sát Quốc Gia  
 THỦ ĐỨC

110)

Thu về tang tóc lăm, Thu oi !  
 Mưa gió ngày đêm mãi rứa hoài  
 Nước đọng làm ria lem khắp nẻo  
 Mây che trắng khuất tối cùng nơi  
 Hoa rơi, lá rụng, buồn thay cảnh  
 Thịt nát, xương tan, thảm bấy trời !  
 Rượu cúc đồi bầu, say lại tĩnh.  
 Non sông thảm túi, lệ đầy voi

GIA NG-ĐÌNH  
 (HUẾ)





## Khoa-học huyền-bí

(Tiếp theo P.T. 204)

Sự kiện CÔ HAI THU XÀ rất là cõi điên. Hầu hết mỗi địa phương đều có một, hai hoặc nhiều Cô Hai Thu Xà, loại yêu tinh « bỗn xù », gây ít hay nhiều khổng khiếp trong dân gian, trong một thời gian mau hay lâu, tùy theo hoàn cảnh rùng rợn, bi đát, xuất hiện loài yêu tinh ấy.

Khi cùu xét từng trường hợp, người ta nhận thấy rằng hầu hết những loài yêu tinh, quái, đều là những vong hồn con gái đồng trinh, hoặc hài nhi, bị chết oan uổng vì một nghiệp chướng nặng nề, hi hữu.

Chúng ta sẽ còn rất nhiều dịp

### CHÚ BỘP

trở lại vấn đề này, vấn đề đang làm cho các giới khoa học Âu Mỹ rất phẫn vân, vì những loài yêu tinh này thường xuất hiện khá nhiều ở nhiều xứ Tây phương.

Bây giờ tôi xin đưa ra một trường hợp rất đặc biệt, mà con ma không phải là một vong hồn của người chết, mà là của người sống. Trường hợp này ở các nước Tây Âu cũng có xảy ra.

Trường hợp CHÚ BỘP ở thành phố VINH, tỉnh Nghệ-An, mà tôi kể sau đây, thật là hi hữu, và hoàn toàn xác thực.

Dân chúng ở Vinh vào khoảng năm 1915—1916, cả những người Pháp cai trị trong tỉnh đều được chứng kiến những hành động ly kỳ bí mật của chú Bóp, một nhân vật có thật mà không có thật. Người ta nhớ rằng trước đó không lâu, năm 1900, 1901, ở Vinh có một cậu nho sĩ 14, 15 tuổi, diện mạo khôi ngô, tính nết diêm đạm, rất giỏi chữ Hán và mê đọc kinh dịch, cậu ưa nói chuyện cho nhiều người nghe về những điều huyền bí mà cậu nghiên ngâm trong quyển « Vạn Pháp Qui Tôn » của Cố nhân truyền lại. Bộ sách qui này

đã bị người Pháp cấm lưu hành, nhưng nhiều cụ Nho học cùm cắt hoặc bỏ vào thùng chôn giấu trong vườn. Nguyễn Công Trứ thuở trước chính là một trong những người mê đọc quyển sách huyền diệu rất nổi tiếng này. Nguyễn-Bình-Khiêm là một vị giảng sư « Vạn Pháp Qui Tôn ».

Một hôm, cậu nho sĩ trên kia tuyên bố với nhiều người thân thuộc rằng cậu đi lên núi « tu tiên ». Rồi từ đó cậu mất tích luôn.

Mười lăm năm qua, không ai gặp cậu ở đâu nữa, đến đỗi hầu hết những bạn bè thân thuộc đều quên cậu, cho rằng cậu đã đi lên núi tu tiên thật sự như lời cậu đã nói. Có lẽ cậu lén xuất ngoại, theo phong trào Đông du của cụ Phan bội Châu cũng nên !

Thế rồi một buổi trưa mùa Hè năm nay 1915, nhiều người ở Vinh bỗng nghe một tiếng huyền bí lạ lùng cười thật to và réo lên : Ta đây, ta là chú Bóp đây ! Ai nấy đều ngạc nhiên. Tiếng của ai ? Chú Bóp là ai ? Một người nghe, hốt hoảng chạy đi nói với bạn bè, kẻ ở phố này, người ở phố nọ, cách nhau thật

## CHÚ BỘP

xa, thì té ra không phải một người nghe mà *cùng một lúc rất nhiều người* ở cách biệt *nhiều nơi* cùng nghe một tiếng nói bí mật : « Ta đây, ta là Chú Bôp đây ! », và cũng một tiếng cười sang sảng trong không khí.

Qua con kinh hoảng, nhiều người đánh bạo hỏi : « Chú Bôp là ai ? » « Chú » lại cười hắc, và cho biết chúa là cậu học trò Nho học thuở trước, đi tiên trên núi bây giờ trở về.

— Chú ở đâu ?

— Ta đang đứng trước mặt người đây.

— Đâu ? Sao tôi không thấy chúa ?

— Ta tàng hình mà !

— Chú là vong hồn người chết, hay người sống ?

— Ta sống, chờ đã chết đâu. Ta có phép tàng hình.

— « Tàng hình » là sao ?

— Ta sống đây, ta hiện đang có mặt ở đây, ta đang ngó người đây, nhưng người không trông thấy hình thể của ta được.

— Chú thử hiện hình ra cho tôi thấy thì tôi mới tin.

— Ta không hiện hình cho người thấy.

— Vậy thì chúa là ma phải không ?

— Không phải.

— Ma cũng hiện hình được, sao chúa không hiện hình ?

— Ta không phải ma. Ta là Chú Bôp.

— Ai đặt tên Chú là chúa Bôp ? Sao đặt tên kỳ vậy ?

— Cứ gọi ta là chúa Bôp. đừng hỏi.

Xong, người ta nghe tiếng cười sang-sảng tiếng cười thật vui mà thật to, vang trong không-kìi ngay trước mặt mọi người, khiến ai nấy cũng ngạc nhiên theo nhưng lạnh cả xương sống. Rồi « chúa Bôp » bảo :

— Đánh cờ tướng chơi !

— Dạ —

Người ta vội vàng bày bàn cờ ra, bu lại chung quanh xem chúa Bôp đánh cờ không ai trông thấy chúa đâu cả, nhưng con cờ vẫn đi tự nhiên, như có ngón tay người cầm con cờ xé-dịch rõ ràng trên bàn. Chú đánh cờ thật cao, không ai địch nổi chúa. Người ta vẫn nghe

## CHÚ BỘP

tiếng chúa cười sặc sụa mỗi lúc chúa đuổi được c n xe hay con pháo, con mả của mình. Rõ ràng là có chúa ngồi bên bàn cờ, chúa đang đánh cờ thật sự, nhưng không ai trông thấy hình bóng Chúa.

Có điều này rất lạ, rất khó nhận chán được thực tế, là *cùng một lúc, chúa Bôp có ở khắp nơi*. Hình như không phải một chúa Bôp mà có *nhiều chúa Bôp*, có vô số Chú Bôp ! Sự kiện quái lạ và huyền diệu này, tiếng Pháp cũng có, gọi là LE POUVOIR D'UBIQUITÉ (nhả năng hay là quyền pháp nhất thể đa hình: một người mà thần thông biến hóa ra thành nhiều người cùng một lúc). Tiếng Anh cũng gọi là *Power of ubiquity*, hay là *omnipresence*.

Thí dụ : 9, 10, hay 20, 40 người ở khắp Châu thành Sài-gòn, người ở Phú Lâm, người ở Tân Định, người ở Lê Văn Duyệt, người ở Cầu Muối, v.v... thòng đồng với nhau đúng 4 giờ 15 phút buổi chiều thứ Bảy cùng gọi một lượt : « Chú Bôp ơi, mời chúa đánh ván cờ chơi ! » thi cùng một lúc đó, đúng 4 giờ 15 phút, tất cả những người gọi chúa

dều nghe tiếng trả lời : « Có ta đây ! », và có Chú Bôp đánh cờ ở nơi đó thật ! Nghĩa là CÙNG MỘT LÚC, CÓ 40 CHÚ BỘP ĐÁNH CỜ Ở 40 NƠI XA CÁCH NHAU trong thành phố.

Chú Bôp chỉ thích đánh cờ, và nói vài ba câu chuyện vui vui rồi biến đi, chúa không uống rượu, không ăn, và nhất là không dọa nạt ai, không phá phách điều gì. Nơi nào ô uế hay ôn ào không có Chú ! Đàn bà con gái gọi chúa không được. VÀ ÍT KHI CHÚ BỘP HIỆN HÌNH CHO NGƯỜI TA THẤY. Chỉ có một lần, vào đúng giờ Ngọ (12 giờ trưa), một người bạn cờ tướng mà Chú thích nhất, van vái Chú hiện ra cho anh ta trông thấy hình dáng chúa dù chỉ trong một giây đồng hồ thôi. Lần đó Chú Bôp hiện hình nhưng lờ mờ trong một không khí quây cuồng như chóng chóng Anh ta lạnh xương sống, tâm thần tê mê điên đảo, và từ đó anh không dám van xin chúa Bôp hiện hình nữa.

Viên Công sứ Pháp có nói với mấy thầy Thông Phán trong tòa rằng: ông có nghe người ta bàn tán rất hiểu về Chú Bôp mà ông chưa bao giờ chứng kiến

tận mắt một bằng chứng nào về sự hiện diện của nhân vật thần thông biến hóa kỳ ấy. Ông rất mong được « làm quen với Chú Bôp ».

Mấy thầy Thông phán mét lại câu chuyện Viên Công Sứ Pháp cho Chú Bôp nghe. Chú cười ha hả, không trả lời.

Một hôm, 14 tháng 7, lễ Quốc Khánh Pháp, viên Công sứ mở tiệc thết đãi đông đủ các quan khách Pháp và « An Nam » tại dinh ông. Tiệc đang vui vẻ tưng bừng bỗng có tiếng cười sặc sụa vang lên một hồi dài khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ai nấy nín thở, lo sợ. Người ta đoán biết là Chú Bôp. Tiếp một tràng cười the thé rùng rợn trong gian phòng im phẳng phắc. Mấy bà Đàm té xỉu xuống sàn nằm bất tỉnh. Tất cả quan khách Tây và An Nam ngồi trơ trọi như tượng đá. Không ai nhúc nhích. Nhiều người Pháp trổ mắt nhìn quanh phòng

chẳng thấy gì. Chú Bôp nói to lên bằng tiếng Pháp :

— Bon appétit !

(chúc ăn ngon nhé !)

Người ta nghe tiếng cười lạnh lùng của Chú Bôp từ trong phòng ra cửa, ra sân, rồi biến mất.

Tôi đã nói : Chú Bôp không làm hại ai. Chú chỉ phá chút chơi vậy thôi nếu có ai thử thách chú.

Một dạo, vào cuối năm 1916, Chú Bôp loan tin cho nhiều người thân thuộc biết Chú đi vào kinh đô Huế. Những người này liền đánh giày thép, hoặc viết thư cho mấy người bà con, bạn bè ở Huế biết để chờ đón Chú.

Nhưng ở Huế, suốt mấy tháng trời người ta gọi Chú, mời Chú đánh cờ, nhưng không nghe tiếng Chú trả lời.

Bí mật hoàn toàn. Ở Vinh

Dung  
midol

1360/BYT/SDDC

bị các chứng đau nhức  
và cảm cúm  
có bán tại các nhà thuốc Tây

dân chúng gọi Chú, cũng biệt vô âm tin. Chú Bôp đi đâu ?

Thế rồi, một hôm những người thân thuộc lại nghe tiếng Chú Bôp tái hiện ở Vinh. Nhưng Chú không cười nữa. Chú kể chuyện rõ ràng cho mấy người bạn rất thân nghe :

— Ta vào đến Đèo Ngang, gặp dân số tại đang cúng tế Miếu Bà Thánh Mẫu. Ta vào bàn thờ Bà, chơi nghịch cầm chai rượu đồ hết rượu xuống đất, bị Bà Thánh Mẫu bắt bỏ ta trong cái chai không, rồi nhét nút chai quăng xuống biển. Ta bị nhốt trong chai nằm dưới đáy biển gần bờ. Một thời gian ngắn, một kẻ chài bơi thuyền qua đây, bỏ

lưới chài cá, cái chài tự nhiên lăn vào lưới. Người thuyền chài mở nút chai ra xem, nhở đó ta thoát được ra ngoài. Ta ôm kẻ ngư phủ, cảm ơn nó, hứa bộ cho nó làm ăn phát đạt rồi ta trở về đây.

— Sao Chú không thẳng đường về Huế ?

— Từ nay đừng gọi tên Chú Bôp nữa. Ta không ở đây nữa.

Chú Bôp không cười, và từ đó Chú cũng không trả lời bất cứ ai gọi tên Chú nữa. Chú biến đi đâu mất tiêu...

Và dân chúng thành phố Vinh, nhớ Chú Bôp, thường nhắc đến Chú Bôp, không biết Chú Bôp bày giờ ở mò ?

Tâm Trí N.V.  
(còn n'a)

\* Chúng tôi sẵn sàng tiếp đón những bài của bạn đọc về mục này. *Hội nghiên cứu Khoa học VN.*

## THU LÂM ĂN THU QUÁN

231, Phạm Ngũ - Lão — SAIGON

Điện thoại : 25.861

NHÀ IN — XUẤT BẢN — CUNG CẤP VẬT DỤNG VĂN PHÒNG  
CÓ XƯỞNG MÁY CUNG CẤP PHÙ HIỆU, CỜ HIỆU ĐOÀN,  
NHÂN CÒ ÁO (ÉTIQUETTES) MÀU ĐẸP, BỀN, KHÔNG PHAI

Gởi tiền thanh toán xin chuyển vào Trương-mục Bưu-diện

Saigon số 2.701 THU LÂM ĂN THU QUÁN

## THOÁT

ĐĂNG-THỊ-SINH (QN)

*Em hát trong tim bài ca rực rỡ  
 Trường không gian đến ngọt cả hồn em  
 Điện nhạc buồm vương lên, thành vạn thuở  
 Kết bằng yêu bằng máu rỉ đêm đêm*

*Cho muôn sao đêm nay triều tim nhiệt  
 Hồn trào dâng theo ánh sáng huy hoàng  
 Và gì đây em viết bằng tinh khiết  
 Bằng ngọn ngào bằng lối rẻ cung thương*

*Đương phút ấy hồn em là sóng cả  
 Dâng dâng, dâng dâng ngập cả trần gian  
 Cuốn đi mất những gì người già - trả  
 Quyện người em thảm ướt cả tim gan*

*Em mắt lạnh, thân hình run rạo rực  
 Bằng khuất buồn hay sung sướng đầy ánh  
 Tim ngừng run hay cao tình kiêu bạc  
 Cho linh hoa yên lặng cuốn theo hồn*

YÊU

là

SỐNG



tưng bừng

★ nguyên-tác : Nữ-sĩ NGÃI-VÂN  
 ● Dịch : VI-HUYỀN-ĐÁC

(Tiếp theo P.T. 204)

Lại đúng hai giờ hôm sau,  
 cuộc điệu đàm kế tiếp :

— Thưa tiên-sinh, tôi còn  
 nhớ, trong một thư-bản của  
 tiên-sinh, tiên sinh đã từng viết  
 « Tình yêu nhiều khi vụt đến  
 như một luồng điện, không có  
 dự-triệu hay cảnh-báo. Nhân  
 cái lúc bất ngờ nhất, nó «thộp»  
 lấy mình ! ».

— Xin bái phục cường kỵ của  
 ảo ảo tiểu thư !

— Trong những giờ làm việc,  
 vị y-sinh lúc nào ân cần bảo

ban, chỉ dẫn, khích lệ cô khán  
 hộ. Nàng cảm thấy cả một niềm  
 ôn-noãn. Tâm linh nàng không  
 còn bị trơ vơ, buồn nản nữa,  
 nàng bỗng trở nên bạo dạn,  
 khôn khéo, thông minh, linh  
 lợi, và có thừa hoạt lực, tin  
 tâm, đối với cả công việc làm,  
 lẫn cuộc sống. Từ chỗ ái-mộ  
 nàng đi tới chỗ kính trọng và  
 sùng bài chàng. Chàng đã trở  
 thành một người lãnh-đạo tinh  
 thần, một ngẫu-tượng mà nàng  
 hết lòng thờ kính. Bất cứ đối  
 với một việc gì, nàng cũng tự

nhũ : « Không, ta không nên làm như thế, ta phải làm thế này, mới vừa lòng, đẹp ý ai đó ! » Những giờ phút thần tiên nhất của nàng, là khi ở phòng mạch, trong lúc chàng hỏi han về bệnh trạng của con bệnh, nàng loay hoay lấy nhiệt-độ thận-trọng đo áp huyết hay chích thuốc, cùng là lắng tai nghe chàng giảng-giải, an-úy, khích lệ bệnh-nhân, nàng có cái cảm giác, chàng không phải là một người như những người thường, mà là một vị cứu tinh có thừa quyền năng để chiến thắng bệnh tật đau khổ, và đem sự an-lạc, sự sinh tồn cho người đời. Người ta thường bảo, tình yêu bắt đầu từ chỗ cảm phục và kính đón. Gần chàng, nàng thấy hân úy, cao sang, trái lại, khi xa chàng, nàng có cái cảm giác như thiếu thốn, mất mát một cái gì. Tình tự đó là yêu, nàng tha thiết yêu chàng, nàng tưởng chừng như, nếu vạn nhất, không có tấm tình yêu đó, thì không sao sống nổi !

— Tôi quá nhỉ ! Thiệt, trong thâm tâm tôi bao giờ tôi cũng cầu chúc cho những kẻ có tình trong thiên hạ, đều trở thành

quyền thuộc. Cũng là nhờ sự giới thiệu của tiểu thư, mà tôi được biết các cô hộ sĩ, với mỗi tình đầu vô cùng chân thành của cô ta, tôi lại càng cầu mong cho cô ấy chóng đi tới chỗ « tình-dôn khang-lệ » !

— Dạ, tôi xin thay mặt người thiếu-nữ của tôi, đề cảm tạ thịnh tình của tiên sinh. Tuy nhiên, các cuộc tình duyên đó chẳng rõ có ngày mai hay không...

— Sao vậy kia ? Tôi không hiểu đây !

— Thưa tiên sinh, nguyên do là cái tấm chân tình của người thiếu nữ ấy, bấy nay chỉ là một phiến si-tâm « đơn phương » mà thôi. Nàng yêu, và chỉ âm thầm yêu, và không dám hé môi, một phần vì rút rát, e lệ cưng có, một phần nữa, là vì tự tôn tâm. Vị bác sĩ được yêu kia, chẳng hề hay biết gì cả. Ông ta chỉ mê mải với chức vụ và nghề nghiệp, cơ hồ như, ngoài những bệnh nhân của ông, ông không còn đề ý tới ai cả. Không những thế, sau những buổi khám bệnh ra, ông lại vùi đầu trong phòng thực nghiệm. Cứ như thế, cô

## YÊU LÀ SỐNG...

thiếu nữ si tình của chúng ta, chỉ một mình minh biết, một mình minh yêu. Nàng không thể làm hận, trái lại nàng thấy nàng yêu, là đủ lắm rồi, và tìm được ở mối tình đó cả niềm mật, lẫn hạnh phúc !

— Chỉ biết yêu và chẳng cần đến được yêu, là một cái trác-tuyệt thành khiết !

— Nhưng, thưa tiên sinh, việc đời có nhiều nỗi éo le, không sao lường trước. Nhân, vị bác sĩ đó đã lượm được nhiều kết quả trong việc nghiên cứu về vi trùng học, nên người ta muốn cử ông sang coi sở thực nghiêm. Ông vui vẻ nhận lời, vì ông vốn có sở trường về công việc đó, chỉ hết tháng này là ông sẽ rời khỏi bệnh viện. Thiệt là tội nghiệp cho người thiếu nữ của chúng ta ! Sự chia phôi không có phuong gi cứu vãn. Lòng nàng tan nát, với đêm đêm, máu hòa nước mắt !

Mấy lời sau đó, không còn có vẻ bình tĩnh nữa. Mộ Dung tiên sinh cũng cầm lòng không đậu vì cái giọng thê thiết của người kề chuyện, nó có một sức hấp dẫn như một khối từ thạch đối với mãnh sát vụn. Ông có cái cảm giác là ông

nghe chính người trong truyện đang « khấp tö » nỗi lòng chưa xót của mình ! Sau một tiếng nấc nở, ông nghe bỗng im bặt. Ông nhìn đồng hồ, cuộc điện đàm, trái với thời khắc mọi ngày, mới chia đây chín phút. Ông lắc đầu, thở dài, rồi thân thờ mắc ông nghe lên giá máy nói.

Hai giờ hôm sau, vừa nhắc ông nghe lên, ông đã vội hỏi :

— Thế nào, ảo ảo tiểu thư ? Tiểu thư đã làm tôi thao thức, mất ngủ đêm qua ! Vậy chứ, cái cô thiếu nữ si tình của chúng ta, hiện nay ra sao ?

— Thưa, nàng chỉ còn biết âm thầm đau khổ, vì nàng không có dũng khí nói lên cái nỗi lòng của mình với người mình yêu. Trong bệnh viện, họ kháo nhau rằng, hình như ở sở thực-nghiêm, người ta ưng chuần cho vị bác-sĩ chọn lấy một nữ-hô-sĩ để sang giúp việc cho ông ta ở bên đó, và nghe đâu bác-sĩ chưa quyết định lựa ai. Cái tin sau này quả là một tia sáng ánh lên trong khoảnh sương mù. Nàng khao khát được theo chân, nối gót Curie-phu-nhân (Marie Curie) trở thành một trợ-thủ tận tâm và đặc-lực cho người yêu trên con

đường sự nghiệp, một người bạn lòng trong cảnh lạc-thú của gia đình. Nhưng, khốn thay cho nàng, một việc bất ưng đã xảy đến, nó làm cho bao điều tâm nguyện của nàng trở thành ảo mộng cả !

— À Á ! Duyên sao lầm nỗi bất bằng ?

— Vàng, thưa tiên sinh, bao sự gian quái lúc nào cũng như đã tiêm phục ở chung quanh nàng để ma-triết nàng !

— Tôi chưa !

— Dạ, thưa trong khi nàng đương pháp phòng lo sợ, thì vị giám đốc của sở thực nghiệm đến, để bàn tinh công việc thuyền chuyền của ông bác sĩ. Nàng liền xách bình thuốc đã pha sẵn, để chích cho bệnh nhân và đi ra khỏi phòng mạch. Lúc kéo cánh cửa để khép lại, nàng chợt nghe thấy, hai ông nói với người trợ thủ. Đang nóng ruột như bào về số phận của mình, nàng không thể dừng, không đứng lại phía bên ngoài để nghe ngóng. Bất đờ, hai ông đẩy cửa đi ra, nàng không kịp tránh né, bình thuốc ở tay nàng bị rót, vở tung tóc và cơ chừng như nàng bị bắt quả tang đứng

nghe trộm. Dưới cặp mắt nghiêm lệ của vị bác sĩ, nàng đứng chết điếng tại chỗ, không cánh bay lên trời, không đường chui xuống đất. Nàng nhận thấy rõ, cuộc tình duyên của nàng đã vỡ theo cái bình thuốc kia và nàng thấy không còn mặt mũi nào nhìn lại người yêu nữa. Thế là hết, hết tất cả, vàng thái dương, ánh thiều quang, niềm hy vọng, tự-tín-tâm, tất cả đã tan thành mảnh vụn ! Giống như người con gái trong truyện «tâm-tình người thiều-nữ» của tiên sinh, bây giờ, nàng chỉ còn có một lối thoát, là rũ sạch cả «tình trường» lẩn sinh-lụy !... Thưa tiên sinh, việc ấy có khó khăn gì đâu, chỉ một ít thuốc mê chloroform xấp vào chiếc khăn tay, bịt lèn mũi và ngủ đi, ngủ thẳng, ngủ mãi để khỏi bận bịu, khỏi thương tiếc khỏi làm phiền nhiều tới ai.

Sau một tiếng nấc của người đàn thoại, tiếng nấc mà Mô-dung tiên-sinh cảm thấy là đầy đau-thương, đầy nước mắt, ông vội kêu lên :

— Áy chết ! sao lại thế ? Cái đoán-tac của tôi chỉ là một thiên tiểu thuyết, thiếu nữ đó

chỉ là một nhân vật của tưởng tượng mà ! allo !..allo !... Tôi có cái ấn tượng, nhân vật của câu chuyện mà tiêu-thư kể, chính là tiêu-thư ! allo !..allo !.. Tiêu-thư hãy cho tôi rõ tiêu-thư ở đâu ? Tôi cần phải gặp tiêu-thư ngay ?

Nhưng sau mấy tiếng khóc nức nở, cuộc điện đàm đã bị cắt đứt. Mô-dung gọi hoài không thấy trả lời. Ông thở dài, lắc đầu lẩm bẩm tự nhủ : « Thế này thì có khóc hay không ? Minh có ngờ đâu, cái truyện minh viết ra, lại có một hiệu lực tai hại như ờ ấy ! Minh đã vô-ý-thức tạo nên một tội ác tày đinh, một thiểu-nữ thanh khiết, kiều nhược đang rắp tâm liều thân, hoai thai, mà minh dâng thúc thủ, không có cách gì để can thiệp ! Phải, chính minh là một tên đau phủ thủ, minh đã giàn tiếp giết người, vì sự ánh hưởng tai hại của thiên tiểu thuyết của minh ! »

Ông bức dọc, đi đi, lại lại trong phòng. Ông nghĩ : « Hay ta đánh điện thoại cho các y-viện...», nhưng ông lại chợt nhớ ra ở đó thị này, y-viện như nấm cỏ, gọi sao cho thấu, không

những thế, nào minh có biết người nǚ khán hộ đó, tên chi, họ chi ?

Dẫu ta có cắt công di tìm cũng chẳng khác gì, đáy biển mò kini, vì minh có hề biết mặt cô ta ra sao đâu ! Rồi, ông tự trách ông : « Nhà người vẫn tự đắc, tự phụ rằng, văn nghệ giáo dục quần chúng, văn nghệ bồi dưỡng đạo đức, văn nghệ là một vũ khí để tâm lý tác chiến bây giờ họa chẳng người mới hiếu, người chỉ là một kẻ reo rắc những độc tố vào tâm não những thanh niên nhẹ dạ, dễ nghe, dễ tin ! »

ooe

Ngày hôm sau, vừa trời dậy. Mô-Dung sai người đi mua một số nhật báo, và vội vàng mở ra coi kỹ những mục thời sự, nhưng ông không thấy có đăng tải một vụ tự sát nào cả. Ông thấy yên tâm đôi phần và tự nhủ : « Dẫu cho có xảy ra việc bất hạnh đó, ở y-viện, nhất định người ta đã cứu được kịp thời... »

Rồi đến chiều, vào khoảng gần hai giờ, ông đàm sốt ruột, nhưng ông vẫn không dám tin sẽ có chuỗ g liên thoai như mọi hôm... Thì, bỗn chuỗng

## YÊU LÀ SỐNG

reo. Ông b, giựt bắn người lèn. Vừa nhac ông nghe lèn, ông hỏi ngay.

— Allo ! Có phải Ao-Ao tiêu thư đây không ?

Đầu dây bên kia có tiếng đáp lại, bằng một giọng lạ hoắc, tuy cũng là giọng nói nhỏ nhẹ của một phụ nữ :

— Tôi không phải là Ao-Ao tiêu thư... Thura, có phải Mộ Dung tiên sinh đây không à ?

— Chính tôi là Mộ Dung Đông đây.

— Thura tiên sinh, Trương tiêu thư có đề lại một bức thoại điệp và nhờ tôi đọc, đề tiên sinh nghe. Tôi xin đọc :

Kính gửi Mộ Dung tiên sinh. Trước hết tôi phải xin lỗi tiên sinh vì sự làm mất thì giờ quý báu của tiên sinh, trong bao buổi chiều, để nghe câu chuyện vô vị của tôi. Nhưng xin tiên sinh cũng lượng tình mà tha thứ cho, vì nếu tiên sinh được biết rằng, cái thi giờ vàng ngọc đó đã giúp cho một cô gái ngày thơ, non dại, thành toàn được việc trăm năm đúng với sở nguyện !

« Thura tiên sinh, ngay từ khi được hân hạnh hầu chuyện tiên sinh trên làn dây điện thoại, tôi đã nói ngay, tôi là một độc giả rất trung kiên của tiên sinh. Bao nhiêu truyện ngắn, truyện dài của tiên sinh, tôi đã đọc hầu hết và những truyện đó cũng đã làm cho tôi vô hồi thốn thúc và rõ không biết bao nhiêu nước mắt !

Tôi sở dĩ thưa với tiên sinh như vậy, không phải là dám có ý gì trách móc tiên sinh đâu, mà chính là để « kè công » với tiên sinh đây. Tôi chắc tiên sinh không ngờ tôi rằng, trong bao buổi chiều gần đây, tôi đã viết hầu tiên một tản « hỷ kịch », không phải trên giấy trắng, mực đen, mà bằng sợi trực tả một mẩu đời thực, cực kỳ sinh động vậy. Tôi không rõ giữa tiên sinh và tôi, ai phải cảm ơn ai ? Đầu sao, từ trước đến sau, tôi vẫn là một độc giả trung thành của tiên sinh, và xin mãi mãi một lòng kính ái tiên sinh !

Nghé xong bức thoại điệp, ngoài cái họ Trương, người kề

## YÊU LÀ SỐNG

chuyện vẫn mơ hồ như người trong mộng, nhưng có một điều nó làm cho ông an tâm, là người đó vẫn còn sống. Ông hỏi :

— Thura, thế cài vị Trương tiêu thư đó bây giờ ở đâu, mà lại tránh không nói chuyện với tôi ?

— Dạ, sáng nay chỉ ấy đã cùng rời khỏi nơi đây với Thiệu y sứ ạ.

— À á; để làm trợ thủ cho ông ấy sao ?

— Thura tiên sinh, vừa làm trợ thủ và kiêm nhiệm luôn cả chức nội trợ nữa ạ, vì nghe đâu chiều hôm qua, họ đã làm lễ thành hôn « chớp nhoáng » với nhau rồi....

Một chuỗi cười ròn tan tiếp theo, rồi người ở đầu dây bên kia lại nói :

— Thura tiên sinh, cứ theo, bức thoại điệp mà tôi vừa đọc, thì, trong một khoảng thời gian gần đây ngày ngày, Trương tiêu

hư đã kể cho tiên sinh nghe một câu chuyện, thì phải ?

— Đúng thế, nhưng câu chuyện chưa có đoạn kết..

— Thura, thế mỗi hôm cô ấy hầu chuyện tiên sinh vào giờ nào kia ạ ?

— Vào khoảng hai giờ chiều.

Lại một chuỗi cười vang lên, một chuỗi cười nở như gạo rang. Mộ Dung đã thấy sốt ruột và chực lên tiếng cát ngang đe cật vấn thì bên kia lại nói tiếp :

— Hi, hi, hi, cái cô bé nhà chúng tôi thế mà « hóm » hết chồ nói ! Nguyên do trong mấy năm cùng làm việc với chị em chúng tôi, cô ấy là người « ít mồm, ít miệng » nhất; chúng tôi cũng không được rõ; cô ta lại còn có cả cái tài kẽ chuyện nữa... Thura tiên sinh; tôi vừa chợt hiểu tất cả ! Tôi nói câu này, xin tiên sinh thứ cho cái lỗi đường đột : Thura tiên sinh, tiên sinh đã bị « con nhỏ » đó nó lợi dụng !



**YÊU LÀ SỒNG**

— Lợi dụng ? Tôi đã bị lợi dụng ư ?

— Thưa, đúng rồi ! Sự dĩ cô ta mỗi buổi điện đàm với tiên sinh là cốt đề nói hết « nỗi niềm tâm sự » của cô cho người cô yêu, nghe...

— Thế là thế nào ? Tôi không hiểu !

— Thưa tiên sinh, vì mái điện thoại mắc ở bên cạnh cái cẩn phòng thực nghiệm, mà giờ đó vị y sĩh của lòng cô, làm việc riêng ở đó à !

Lại những tiếng cười bộp phát, rồi tắt với tiếng khoacle cái



● Không ai cai trị một nước với mỗi một thứ khí giới là tràng chuỗi hột.

(On ne gouverne pas un Etat avec pour seule arme un chapelet)

Đức Giáo-Hoàng PAUL II

ông nghe lén già của máy điện thoại. Mộ Dung Đông sầm nǎm vừa hé miệng cười, vừa đi lại chỗ chiếc ghế hành, ngồi xuống rút thuốc ra hút, rồi khe khẽ ngâm lên hai câu iho :

« *Nguyện thiên-hạ hữu-tình-nhan, giai thành quyến thuộc, Thi tiên sinh chủ định sự, mạc thác nhân duyên !* » (1)

HOÀNG-MAI-HIỀN 29-8-67

(1) *Mong cho bao người tình trong thiên hạ đều nên vợ chồng Đó là sự chủ định từ kiếp trước, cuộc nhân duyên vô cùng đẹp đẽ*

C  
O  
T  
I  
C  
H  
VI  
E  
T  
N  
A  
M

# PHUNG SƠN TƯ

★ Thương-tọa  
THÍCH-PHƯỚC-QUANG

(tiếp theo PT số 207)

● Trên bước Đường hành  
đạo của ông Phước Quang

Khi ông Trưởng-Tử Phước Quang lo việc tổng-chung của Bồn-sư, mỗi ngày thường tiếp-xúc với Bồn-Đạo nhờ có Bà Lý-thị-Cúc di vận động kẻ đến người về cùng nhau lo tu bồ lại cảnh Chùa và lo tuân-tự cho Bồn-Sư trong một thời-gian Đại Tặng của một vị hiếu-Đô nên Ông Phước-Quang hăng gặt nhiều việc chẳng may, mỗi ngày thường khóc than với Phật Tổ. Nỗi khổ của một người tu-hành thường bị thử-thách nhiều việc lạ lùng. Lắm khi Ông Phước-

Quang muốn bỏ Chùa trốn đi vì nhiều cảnh khổ dồn-dập không thể tă cảnh chua-chát. Cho được một thời-gian dài tảng vừa mán ở dưới nhà Trù muôn sập. Ông Phước-Quang lo sửa nhà Trù lại năm 1958, khi tu bồ nhà Trù chưa xong thì có thêm một việc nữa là Chánh-phủ Ngô-đinh-Diệm ra lệnh Kiến-thiết mở mang thành-phố, phỏng đường 48 trùng ngay Chùa. Ông Phước-Quang vừa nghe thấy thì khóc tăng thêm khóc, lúc ấy Ông cũng như người mất trí vừa tu bồ lại cảnh nhà Trù vừa đi tha-thiết nói với các Sở Chánh-

Quyền, không chờ nào chấp thuận. Mỗi ngày đi đây, đó, các Cơ-Quan, đến ngày 4 tháng 5 năm 1959 mới kêu nài với Viện Khảo-Cồ Việt-Nam. Trình bày của một ngôi Chùa Cồ-Tích Việt-Nam, được Viện-Khảo-Cồ chấp-thuận ngày 13 tháng 5 năm 1959, Viện Khảo-Cồ liệt-hạng Chùa Phụng-son là một Di-Tích và một thắng cảnh được đề nguyên. Viện Khảo-Cồ đề nghị các Sở trùng-tu lại đề làm thắng-cảnh Việt-Nam.

Kêu nài đường 48 vừa tạm yên, thì đến nhà Đông-Lan của Chùa gãy một cây kèo làm Ông Phước-Quang phải lo việc trùng tu lại cảnh Đông-Lang (tức là nhà khách Nữ) được tu bồ nhãm năm 1960. Nhà khách Nữ vừa tu bồ xong thì tiếp đến lập Tháp của Sư Huệ-thanh và trùng-tu mấy ngôi của các vị Tồ Sư.

Đến năm 1961 có một số người mượn thế lực muốn chiếm mặt tiền của Chùa để cất phô, lắp mặt tiền Chùa làm Ông Phước-Quang thấy tình-trạng Chùa sẽ bị người ta che lấp mặt tiền Chùa, nên Ông Phước-Quang nhờ Viện Khảo-Cồ can

thiệp với Tòa Đô-Chính dùm không cho lắp mặt tiền Chùa. Khi ấy Viện Khảo-Cồ bảo Chùa phải lo cất cồng bằng gỗ năm 1961. Cồng Chùa cất xong thì bên kia đường Minh-phụng, gần đền Chùa, có một số người cất nhà lán đắt Chùa, nên Ông Phước-Quang nhờ Kinh-Lý do đền đề phân biệt, khi do rồi thấy Chùa bị mất đắt. Chùa mới khiếu nại với Chánh-Quyền nhờ sự can thiệp từ năm 1962 đến năm 1963. Viện Khảo Cồ mới cho Chùa 100.000đ. để sửa lại Chánh-Điện. Ông Phước-Quang lo sửa lại nội tâm của Chùa Phụng-son và đồng thêm ban cái bàn thờ Phật, trong lúc đang trang-trí Chùa bỗng đâu nghiệp chướng của Chùa hay là của Ông Phước-Quang? Mới xảy ra nạn chiêm đắt Chùa cất nhà, mỗi ngày mỗi tăng, phong trào chiêm đắt Chùa, càng ngày càng dồn ép Chùa làm mất vĩnh mĩ quang thắng cảnh cổ tích làm ông Phước Quang lo ngại khò sờ vô cùng, mất tu hành, thường đi các sở trung ương đề khiếu nại với Chánh-quyền về việc cảnh Chùa bị chiêm đắt mất vĩnh cồ kính. Không biết bao nhiêu đơn từ,

khiếu nại với Tòa-Đô-Chính, Quận Trưởng Quận 6.

Có nhở đến Viện-Khảo-Cồ can thiệp cho Chùa nhiều lần, với Nha sở hữu-quyền, mà không kết quả. Những người chiếm đất Chùa cất nhà. Họ có nhà bán đi, đến chiếm đất Chùa, tình trạng tiếp diễn mãi, làm cho mất vĩnh Tôn-nghiêm thờ phượng.

Đến năm 1964 (giáp thìn) Ông Phước-Quang khai lớp học Tăng, tu học Kinh-diễn của nhà Phật, lớp học có hơn 40 học Tăng tu học tại Chùa. Phần nhiều học Chứng các Chùa khác gởi đến cho học. Đến năm 1965 (Ất-ty) Giáo-hội Lục-Hòa-Tăng xin tạm mượn Chùa Phụng-Sơn để khai đại hội của Giáo-Hội Lục-Hòa-Tăng. Đại-hội vừa xong Giáo-hội đề nghị với ông Phước-Quang cùng với Giáo-hội khai Hương.

Ông Phước-Quang chấp thuận việc khai-Hương, từ tháng hai đến tháng tư năm Ất-ty.

Trường-Hương được khai vô cùng trọng thể, kết quả khả quan thâu nộp được một trăm (100) Chứng-Tăng Tọa-thiền tu học và cho thợ-giới Sa-Di, có hơn hai

trăm năm mươi (250) thợ giới Sa-Di. Những vị thợ-giới pháp của Phật là Thạch-Trụ Đông-Lương, hột-giống tương lai của Phật

Khi Trường-Hương vừa giải-chép, Ông Phước-Quang mở tiếp lớp học cho Tăng sinh tu học có hơn năm mươi (50) học Chứng

Đến năm 1966 (Bính - ngọ) Ông Phước-Quang tiếp tục tái khai Hương, kết thâu được một trăm (100) vị Chứng Kiết-hạ An Cư, Tịnh-tọa tham-Thiền và cho thợ-giới Sa-Di giới-tử được một trăm hai (120) vị thợ-giới Sa-Di. Ngày mân hạ, có mời Chư Tôn Hòa-Thượng, Thượng-Tọa, Đại-Đức-Tăng, Ni, và quý quan khách cũng có mời Bộ Trưởng Bộ-Xã-Hội, là ông Trần-ngọc-Liên đến chứng kiến cuộc lễ phát cắp bằng cho Chứng-Tăng đề hộ-mang hành-đạo. Xong ông Phước-Quang tiếp-tục khai lớp học đề Đại-Chứng lo tu học có hơn năm mươi vị Chứng tu học tại Chùa.

Phụng-Son-Tự ở trong thời kỳ mạt-pháp, không có Chùa nào được khai Trường-Hương đến

ba (3) kỳ, chỉ có Chùa Phụng-Sơn, một trong trăm ngàn ngôi chùa khác được khai ba (3) kỳ trường hương, là một ngôi chùa cồ đức, có nhiều vị Tồ-Sư dày công tu-niệm nhiều đời nhờ hông ân-đức-huệ của Chư Phật Tồ. Năm 1923 đến năm 1965 và 1966 là ba kỳ khai Hương ở tại miền-Nam, chỉ có Phụng-Sơn mà thôi.

### Tiểu sử Phước Quang

Nhắc qua tiểu-sử ông Phước-Quang nơi sanh trưởng tại Chợ lớn vùng Cây-Mai, ở tại ngôi chùa Mai-Sơn, Tồ-phụ và Thân-phụ đều là nhà Sư-hết-tất cả, Bốn đời gốc nhà chùa đến ông cũng tiếp theo Tồ-phụ của ông.

Ông lo Phật-pháp nối chí Tồ-tông. Ông Phan-kim-Diệp Thượng-Phước-Hạ-Quang. Quý Tâm. Diệp sang năm 1922, khi sanh ông tại Phú-Giáo ở Chùa Mai-Sơn. Lúc ông Phước-Quang được 12 tuổi thì Sư-Phu của ông mâu phẫn, chủ Chùa Mai-

Sơn đưa mẹ con ông đi ra khỏi Chùa.

Dè Chùa lấy gạch, lấy ngói cất nhà, ông Phước-Quang thấy cảnh trái ngược. Ông lạy Bà-mẹ xin cho ông đi ở Chùa khác dè ông nỗi chí Tồ-Phụ lo việc tu hành.

Ông được bà-mẹ đưa vào Chùa Phụng-Sơn năm (Bính-lý) ông được 12 tuổi, do Sư Huệ-Minh, khai giáo-dục đạo phật cho ông

Khi ông được 14 tuổi, có đến Chùa Giác-Viên học với Hòa-Thượng Hồng-Tử. Đến 15 tuổi ông theo Sư Huệ-Thành ở Chùa Phước-Long tại Bình-Tiên. Đến 16 tuổi ông trở về Phụng-Sơn. Tự tiếp tục tu học.

Sư Huệ-Minh viên-tịch, kế tiếp Sư Huệ-Thành, lãnh chức trụ-trì Phụng-Sơn-Tự là hai vị cố-trụ-trì đều có mặt ông Phước-Quang ở tại Chùa.

Từ khi sanh ra được một ngày, đến khi ông lãnh chức vị trụ-trì Phụng-Sơn-Tự, không có một ngày nào ông ly-biệt Phật-pháp, ông thường xuyên lo tu học cho đến ngày nay.

Chùa Phụng-Sơn, (dân chúng thường gọi là Chùa Gò, vì tọa vị trên một khu gò cao ráo, matted-mè, giữa một vườn cây cổ thụ, đã được viện khảo cổ Việt-Nam liệt hạng là một cồ tích và một thắng cảnh của miền Nam. Ở gần mút đường Trần-quốc-Toản Chợ lớn Chùa Phụng-Sơn còn giữ nguyên vẹn những nét cồ

kính của một ngôi chùa đã có từ thời vua Gia-Long.

Vị Hòa Thượng Thích Phước-Quang, trụ-trì Chùa và một số Chúng Tăng tu học chí-lo hành đạo, không tham gia các phong trào đấu tranh từ sau ngày chế độ Ngô-đình sụp đổ.



### \* Danh ngôn

— « Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse  
ALFRED DE VIGNY

(Chỉ có im lặng là vĩ đại, còn tất cả đều yếu hèn).

— Chaque mot, qu'on le sache, est un être vivant,  
Et les doigts du penseur tremblent en l'écrivant  
VICTOR HUGO

(Phải biết rằng mỗi một chữ là một sinh vật linh động,  
Và những ngón tay của nhà tư tưởng vừa viết nó, vừa run.)

# SAIGON Lai - rai...



Hoàng Thắng

**D**ần thành phố, ít ai chú ý tới chuyện trăng mọc, trăng lặn. Khi màn đêm mới bắt đầu chập chững kéo tới, ánh đèn điện đã phun sáng từ trong nhà cho tới ngoài đường, nên dù có ánh trăng hay không ánh trăng đó cũng không cần thiết cho lắm. Nếu có ai để ý tới, cũng chỉ là một câu ngắn ngủi « a, hôm nay có trăng ! » May ra, có một số ít người được ngắm ánh trăng, đó là những người ngồi hóng mát nơi bờ sông Saigon hoặc thơ thẩn hay tựa mình trong cuộc hẹn hò trên Xa-lộ. Khi trăng lên, hắt ánh sáng lồng

lánh xuống giòng sông suối chảy, hay lượn mình lướt nhẹ trên dợt dừa, cau. Thêm vào đó, gió hiu hiu thoái mát lạnh, mọi người mới thấy tâm hồn thoái mái và tạm quên đi được những sự chật vật của cuộc sống lúc ban ngày.

Chỉ có ở nông thôn mới thật sự cần thiết tới ánh trăng. Bởi vì ở nông thôn không có điện. Và ánh trăng soi sáng đã giúp cho người thôn dã đỡ... tốn tiền mua dầu thắp.

Phải sống ở thôn quê mới thấy trăng đẹp và cần thiết. Vì có ánh trăng nên mọi người có

SAIGON LAI RAI...

gǎng làm thêm việc rồi mới nghỉ tay ăn cơm tối. Mâm cơm dọn ngay giữa sân, lấy ánh trăng thay ngọn đèn, và cũng vì có ánh trăng nên công việc làm ban sáng cũng được thực hiện sớm.

Tôi còn nhớ, khi tôi ở làng Mai-Độ thuộc Huyện Ý Yên vào những năm 1947 - 1948, miền này thuộc vùng đồng chiêm, nên vào tháng tám ta, nước đã ngập hết cánh đồng. Từ xóm Đông vào xóm Bắc phải đi thuyền. Từ làng này sang làng khác, hoặc đi chợ, phương tiện di chuyển chính là thuyền.

Vào ngày tết Trung thu, trong làng có tổ chức rước đèn chung quanh làng. Trên thuyền đèn ông sao, đèn con cá, thắp nến sáng trưng. Mặt trăng nhô khỏi ngọn núi Mai Sơn, tỏa xuống những giải sáng vàng mát dịu. Ánh sáng trăng, ánh sáng đèn hắt xuống mặt nước loang loáng chuyển động vì mái dầm, họa theo tiếng trống ếch, tiếng ca ăm i của các em nhỏ, thật không còn cảnh nào đẹp hơn nữa.

Có lẽ cũng vì cảnh đẹp đó, trên có trăng, dưới nước cũng lấp lánh ánh trăng, rồi rượu,

rồi đồ nhắm ê hè trên thuyền mà Lý - thái - Bạch đã đi thăm thủy thần. Tôi không tin đại thi bà họ Lý đã mê trăng đến nỗi nhảy xuống nước để ôm trăng vào lòng. Nếu đúng như vậy thì điên quá. Tôi cho rằng Lý thái Bạch vì đã uống rượu say - say vì rượu mà cũng say vì cảnh đẹp nên loạn choạng té xuống sông chết đuối thì đúng hơn. Rồi vì những bài thơ tả cảnh trăng đẹp của mình mà họ Lý được người thời đó gán cho cái « tội » chết vì mê trăng.

Ngoại trừ Lý - thái - Bạch, từ xưa tới nay chưa có thêm một ai chết vì « yêu » trăng cả. Đây là tôi nói mấy nhà thi sĩ. Còn về mặt khoa học, đã có kha khá người chết vì trăng tại hai nước Mỹ và Nga.

Chắc trăng mùa thu đẹp nên hầu hết các nhà thơ đều tả cảnh trăng về mùa này. Và cũng hầu hết đều tả cảnh trăng nơi thôn dã, trên sông, trên núi, trong vườn cây. Như Tô Thức : « Chỉ có giờ mát trên sông, trăng giữa non cao, nghe thành tiếng, thấy thành màu, lấp mãi không ngắn, dừng mãi vẫn còn. Ấy là kho tàng của đất trời mà anh và tôi

hai đều thích như Tiền xích Bích  
Phú Như Hải thơ : « *gió về nhặt  
lá vàng thu ấy. Cùng góp vần họa  
mấy giọng thơ. Đá bay để cội  
chợ vơ. Cảnh non vươn đợt trăng  
mơ lướt mành.* Trong «Sao quên  
Mùa Thu cũ», như Tâm Tình  
(T.T.TH)

*Đêm trăng đem chiếc vồng đào.  
Bên giăng gốc lựu, bên vào  
gốc mai  
Gió thơm thoang thoảng  
hương lài.  
Thêm hương lan với một vài  
sắc hoa...*

Trong «lên trăng».

Đặc biệt Thanh Hùng đã tả  
trăng vào một đêm Hè :

*Đêm hè ngồi ngắm ánh trăng  
mơ.  
Lơ lửng không gian quyến  
khỏi mờ.*

*Đom đóm chập chờn tung cỏ  
lướt.  
Tâm hồn rung cảm gọi vần thơ.*

Và không có ai nói nhiều tài  
năng như Nguyễn - Du trong  
Truyện Kiều.

« *Tả tình cũng trăng, tả cảnh  
cũng trăng, vui cũng có trăng,  
buồn cũng có trăng, bàng khuất  
thương nhớ cũng có trăng, nỗi*

*nùng ai oán cũng có trăng».  
Minh ơi ! Mặt trăng trong truyện  
Kiều của Diệu Huyền).*

Nhưng nhà thơ Nguyễn-Vỹ lại  
ghét trăng quá xá.

*« Thôi, thôi, trăng ơi, hãy tắt  
đi thôi.  
Đêm tràn gian đèn tối mịt mù.  
Hãy vĩnh biệt diêm phù sa dọa.  
Nắng trổ về thẩn thoại.  
Trăng Diêu Tri, hoa mộng của  
thiên thu*

Của khuất Nguyễn, Thời Hạo  
Nguyễn-Du.  
trong «Nguyễn Cầu tận thế»

Nhưng đâu có được. Phải có  
trăng chứ ! Nhất là đối với  
những người lính tiền đồn. Một  
đêm trăng bao giờ cũng đỡ vất  
vả hơn là một đêm tăm tối. Quân  
thủ không dám hoạt động. Họa  
châu đó phải lập lòe trên không  
trung.

*Gió thoảng lay hàng liêu  
Trăng lên theo nhịp rượu.  
Lời nói dượm hơi men,  
Trong quán nhỏ không đèn.*

Bốn câu thơ này trong bài  
«Người em sầu mộng II», tôi đã  
lấy hứng khi ngồi uống la de  
với mấy người bạn trong một  
quán nước đường Nguyễn Biểu :  
quán Lê Hằng.

Khi tôi cùng với Văn Đắc,  
Cao nguyên Lang, bác Hai Long  
quản lý tờ Trinh Thám tôi thi  
vترة lúc điện ở khu vực này tắt.  
Đèn cầy được mang ra thay ánh  
sáng điện. Trước bàn chúng tôi  
ngồi có một cây liễu cao chừng  
hai thước. Chưa uống cạn ly  
rượu, trăng đã lên vượt khỏi  
nóc nhà trước mặt, hắt ánh  
sáng mờ nhạt qua cây liễu vào  
bàn rượu. Cảnh có đẹp. ánh  
trăng, đèn cầy, la de và mấy...  
em bé. Bữa đó, chúng tôi đã  
uống hơi nhiều.

A ! nói tới chuyện không có  
điện thật phải lúc. Ánh sáng  
đã có giá trị đối với dân thị  
thành nếu tối hôm đó thành  
phố không có điện. Nó cũng  
giúp cho những người lái xe  
ngoài đường đỡ.. lột xuống hố  
hoặc những ô gà lớn, nhỏ.

Trước kia vì máy phát điện ít,  
năng xuất không đủ cung ứng  
cho nhu cầu dân chúng dùng !  
nào máy lạnh, nào Ti - Vi, nên  
nhà đèn phải cúp luân phiên  
từng khu vực. Dạo này, tuy  
máy móc có tăng thêm nhiều  
nhưng dân chúng vẫn chưa đủ  
điện để dùng. Lại thêm nỗi  
máy chạy hoài không nghỉ rồi  
máy sẽ hư, nên thỉnh thoảng  
máy phải ngưng chạy để đở nóng  
(máy). Thế là dân Saigon lại  
được dịp thay nhau thắp đèn  
cầy.

Tôi có một cái Ti-vi Denon 12  
Inches, rồi cũng phải bán đi  
không xem được, lúc đầu hình  
có rõ nhưng rồi nó co rầm lại,  
nó méo xêch đi vì yếu.. điện,  
thành ra phải tắt máy. Chỉ được  
coi có chiều thứ bảy và chiều  
Chủ nhật trên băng tần 11. Sức  
máy mà coi được buồi tối... Bán  
đi là phải !

Đã không điện là một cái khổ,  
chẳng may bữa đó lại thêm một  
trận mưa rào nữa thì còn khổ  
đến đâu. Những ô gà lớn nhỏ  
tha hồ mà đón khách hỏi thăm  
sức khỏe.

Ông hàng xóm nhà tôi có chiếc  
traction đậu trước nhà mỗi đêm.  
Ngọn đèn 60 nến lại tỏa ánh sáng  
quanh chiếc xe đó. Đúng vào  
một tối tắt điện, tắt cả đèn và  
cả ngày hôm sau, lại bị trời  
mưa, cũng mưa rả rích từ tối  
tới sáng, chiếc xe hơi của ông  
ta được chú chích túi thăm  
viếng. Lẽ dĩ nhiên, sáng ra,  
nhìn chiếc xe, ông hàng xóm  
chỉ còn biết kêu.. trời !

Biết tới bao giờ mới hết nạn  
thiếu điện nhỉ ! Rồi lại sắp tới  
ngày ông Tây nhà đèn trao trả  
nhà đèn cho ông Ta, lúc đó sẽ  
ra sao ? Chỉ có trời biết !!!  
Minh sức mấy !!!



# mát dấu

NHẬT-HUYỀN-THANH

(Pleiku)

Trong hơi gió chiều nay tôi nghe tiếng  
Cả mùa thu buồn sụp đổ xuống đồi vai.  
Vì xuân đi không để lại dấu hài,  
Nên giá lạnh tôi nghe hồn dấy chết.  
Xuân đi mãi thế là quên, quên hết  
Còn nơi đây những sáng sớm âm-u  
Còn nơi đây những ngày lảng sa mù  
Nghe năm tháng dâng lên hồn cỏ lạ.  
Gió xuân đến ! Gió xuân đi tắt tớ !  
Nét hoang tàn ấp ú bóng hồn côi  
Tiếng hát tiếng cười thôi tờ thấm đồi mồi  
 Tay quờ-quang tìm xuân, xuân có biết.  
 Vì mãi đi nên đêm còn mài-mịt  
 Đã bao lần thầm đếm bước xuân qua  
 Và bao lần trời bừng vui diễm-lệ,  
 Ngõ-ngàng reo mơ trường bóng xuân về  
 Đâu ? ! không gian trong hoang vắng nǎo-nè  
 Thu lá úa, heo-may buồn xao-xác.  
 Vai chĩu nặng hành-trang dài năm tháng  
 Bước đi tìm mà nào thấy xuân đâu,  
 Tay vô tri đơm hái mãi giọt sầu,  
 Đan tất cả thành vành khăn sô trắng.

# TOÀ-NHI-KIỀU

\* Truyện ngắn của VŨ-ĐỨC SAO-BIỀN

Căn nhà đứng trên một ngọn  
đồi cao, chung quanh là một  
vườn hoa và cây cảnh. Lối đi  
vào trồng hai hàng gai thép, dây  
leo phủ um tùm và hình như  
không bao giờ mở ra với hai  
cánh cửa sắt nhỏ khép chặt.  
Mỗi buổi sáng một người già  
thường xách giỏ men theo con  
đường mòn sau nhà xuống ngọn  
đồi đi mua thức ăn ở một thị  
trấn gần đó. Khung cảnh ngôi  
nhà thật im lặng, nhuốm một  
chút trang trọng bi ẩn. Khi tôi  
đến cao nguyên thì trời đã vào  
thu, mỗi ngày mây giăng âm u  
khắp nền trời. Tôi ở lại nhà một  
người bà con xây trên một khu  
đồi cạnh nhà này. Lúc mới đến  
tôi tưởng rằng nhà này không  
có người ở. Nhưng thật ra đêm  
đó tôi mới hiểu rằng mình lầm  
khi nghe tiếng dương cầm tấu  
bản Nocturne, một bản nhạc mà  
tôi ưa thích khi còn học Trung  
học. Sáng hôm sau, khi thức  
sớm tôi nhìn thấy một ông già  
đi loanh quanh bên các chậu  
hoa. Ông già có vẻ một vị quan  
hội hưu, cái sắc thái phong  
kiến còn in nặng trên bộ áo ngũ,

khoảng hai mươi hai, hai mươi ba. Khuôn mặt chị em giống nhau lạ lùng và ánh mắt đều tiêm ẩn một nỗi buồn rầu nào đó, thật mang mác. Hai chị em quay mặt lại với nhau nói chuyện. Người chị đưa hẳn bàn tay ra ngoài song cửa, rung rung một cánh hoa hồng. Người em nhìn theo cánh tay người chị, đôi môi hơi cong lên một tí. Tôi chờ đợi một nụ cười hiện ra, nhưng đôi môi chỉ cong một tí rồi ngừng ngay lại đó, khuôn mặt người em trở về nét im lặng ban đầu. Một lát người em chợt bỏ đi. Người chị tay rời cánh hoa hồng quay lại nhìn em, bàn tay trái đưa lên sờ lại chiếc cúc áo rồi vuốt xuôi mái tóc dồn hàn qua một bên ngực.

Tôi chợt nhớ đến những chiều ngồi trên cầu Trường Tiền nhìn những người áo trắng Đồng-khanh đi qua, mái tóc dài được đưa về một bên để khỏi bị gió làm rối tạo cho khuôn mặt một nét yêu kiều kín đáo và trẻ trung. Nhưng ý nghĩ của tôi bị cắt đứt ở đây. Người em đã hiện ra trong vườn hoa. Cô ta đứng trước một chùm cúc vàng, hai bàn tay khoanh ngang ngực, gió nhẹ thổi làm những lọn tóc

dài phô phất và những bông cúc vàng cũng nhẹ chao. Cô gái chợt ngồi xuống. Hình như cô đang lấy một cái gì trong chùm hoa đỏ, dáng cô khum khum bé nhỏ. Tôi chợt mỉm một nụ cười nhẹ khi nghĩ đến những đứa cháu gái cúi khum khum để đi bắt từng con chuồn chuồn đậu trên hàng dâm bụt nhà tôi. Cô gái ngồi như thế thật lâu. Người chị đã ra đứng trước cửa, đưa tay vẫy. Cô gái quay lại vẫy người chị. Người chị đến ngồi bên em, hai chị em nói chuyện với nhau một lúc, thỉnh thoảng người chị đưa tay vuốt tóc người em. Người em ngắt một chiếc hoa cúc vỏ trong những ngón tay. Người chị quay lại đối diện với người em, hai chị em chợt đứng lên và đến ngồi trên một bäng đá gần những cụm hoa trắng. Có lẽ người em đang khóc. Bàn tay nàng cầm một chiếc khăn nhỏ đưa lên mắt và người chị thỉnh thoảng lại nắm bàn tay đó. Buổi chiều thật im lặng, sương mù đã dùn lên từ những ngọn đồi kế cận, cao nguyên mang một sắc thái đặc biệt buồn và êm như thơ. Người ủ già đến bên cạnh hai chị em. Có lẽ là mời hai người

ăn cơm, vì một bàn tay của bà đưa ra chỉ vào nhà. Cả hai chị em đứng dậy đi trước. Khu vườn chợt vắng bóng hai Kiều, những cụm hoa vẫn nhẹ nhàng rung trong gió. Đêm đó trước khi đi ngủ, tôi chợt nghe tiếng dương cầm từ căn nhà vọng sang. Trời Cao-nguên mưa nhẹ hạt và gày gắt lạnh. Tôi nằm hút thuốc trong chăn, lắng tai nghe tiếng đàn. Những âm thanh thi nhau rời xuống, sắc lạnh và u buồn như từng giọt mưa rơi. Tôi nghĩ đến những lò trồm của những người kỹ nữ bên Tầm Dương đốt lên khi đàn cho những người khách mộ điệu nghe. Ở đây chắc không ai đốt lò trồm khi đánh dương cầm, nhưng biết đâu một vài đóa hoa Ngọc lan lại không được bỏ vào trong một chiếc cốc Thủy-tinh xinh xắn tạo hương thơm cho tiếng đàn nhuốm thêm vẻ u buồn. Tôi nghĩ đến những ngón tay búp măng, trắng muốt chạy đều trên phím đàn, nhẹ nhàng nhưng não-nuột, tôi nghĩ đến mái tóc được vắt sang một bên khoảng ngực và một giọt nước mắt nào đó rơi trên một phim tạo một âm thanh cao nhất đâm vào lòng người nhọn như một vết thương thủy tinh. Có một điều tôi không hiểu được : trong hai chị em người nào đang chơi dương cầm. Nhưng điều này đối với tôi không cần thiết lắm. Tiếng đàn chợt ngừng lại ở một nốt trầm nhất. Im lặng một lát, rồi tiếng đàn lại trỗi lên với một bài quen thuộc : GIỌT MƯA THU của Đặng-thế-Phong. Tôi nằm nghe điệu đàn trong mưa rơi và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chợt thấy buồn cho chính mình. Tôi thiếp đi trong niềm buồn bả đó,

Băng đi hai năm, sau mĩa thu đó tôi chưa trở về cao nguyên được. Một hôm nhận được điện tín của người bà con nhẫn lên chơi, tôi vội thu xếp đồ lên. Trong hai năm dấn thân vào cuộc sống, đi vào những tranh giành miếng ăn, tấm mặc trong xã hội người lớn, tôi hầu như đã quên hẳn hình ảnh của hai Kiều, quên hẳn cuộc sống kỳ lạ của hai người con gái này trên ngọn đồi Cao-nguên. Bức điện tín của người bà con nhắc tôi nhớ lại ngôi nhà đó, và hai người con gái sống âm-thầm bên những

chậu hoa chợt hiện ra như từ một giấc mơ. Hồn tôi bỗng nhiên xao-xuyến muốn nhìn lại khuôn mặt hai Kiều và nghe tiếng đàn ru nhẹ trong những đêm mưa. Tuổi trẻ thường có những ước mong viễn-vong. Tôi nghĩ đến buổi chiều ngày mai khi chuyến xe đò đưa tôi dừng lại nơi ngọn đồi, tôi sẽ được hai Kiều đến đón với một đáo cười thật đẹp. Điều đó cho tôi cảm tưởng chuyến đi Cao-nguyên này là một cuộc trở về hay nói một cách tiểu thuyết hơn, đây là một cuộc dừng chân phiêu lãng. Rồi sẽ nói gì với nhau nhỉ? Sáng hôm sau tôi lên xe đò, lòng phơi phới vì nghĩ rằng mình đang sống trong hạnh phúc. Buổi chiều những ngọn đồi Cao-nguyên đã hiện ra trước mặt. Chuyến xe leo lên một con dốc sỏi và đổ lại. Tôi xuống. Đến nhà người bà con sau khi đã rửa mặt, rửa tay để chờ bữa cơm chiều. Việc đầu tiên của tôi là ra vườn nhìn sang nhà hai Kiều. Như từ độ nào hai cánh cửa sắt vẫn lạnh lùng khép lại. Vườn hoa bây giờ tàn tạ hơn một chút, có lẽ là thiếu bàn tay người săn sóc. Mấy cây thanh tùng hồi nào còn nhỏ,

ngắn, bây giờ đã lớn lên xanh um tùm trong thật đáng yêu. Khung cửa sổ mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai Kiều đứng ở đó, bây giờ khép chặt. Cụm Hồng vẫn còn cao hơn thêm một chút và mấy cánh hồng rũ xuống, nhẹ nhàng动荡 đưa trong gió. Căn nhà im lìm, không có một chút sinh khí. Tôi chờ đợi bóng dáng của hai Kiều nhưng không thấy. Đêm đó nằm ngủ sớm, tôi chuẩn bị cảm xúc và ý tưởng để nghe và sống trong tiếng dương cầm nhưng tiếng dương cầm cũng bất tĩnh. Lòng tôi nôn nao như đánh mất một đĩ vắng, một khung nắng đẹp và tôi chợt buồn khi nghĩ đến ngày mai, ngày kia và những ngày tiếp, sẽ mất đi bóng dáng hai Kiều. Nhưng đêm đó tiếng dương cầm đã trỗi lên. Một nhạc khúc buồn của Schubert. Tôi miên man sung sướng với niềm vui thật trẻ con. Hai Kiều vẫn còn ở nhà. Bầu nhạc dùt không khí như chim lặn trong một khoảng trống âm u. Nhưng bỗng tiếng dương cầm lại vang lên, mạnh mẽ và cuồn cuộn. Tôi nghĩ đến hai bàn tay trắng thu lại đám trên phím đàn để diễn tả một niềm đau đớn, một nỗi uất ức nào đó của tâm-

hồn, khuôn mặt người con gái sẽ cúi xuống, cúi xuống giữa hai bàn tay đó, đôi vai rung lên cho nước mắt chảy ra. Tiếng dương cầm rơi như những mảnh vụn của một chiếc ly thủy tinh vỡ tan trên sàn gạch hoa. Âm thanh cuồng bạo và nhuốm một chút hận thù. Hai kiều hận thù ai? Trong hai Kiều ai là kẻ có tâm sự đáng thương đó. Tôi ngồi dậy và chờ đợi. Nhưng im lìm. Đêm cao-nguyên sao những âm thanh hỗn loạn đã chìm vào trong cái im lặng rừng rú.

Chiều hôm sau hai Kiều, đã ra ngồi tự bao giờ trên chiếc băng đá trong vườn. Cả hai chị em đều có vẻ già hơn một tí, và trên hai mái tóc lại có thêm hai vầnh khăn trắng. Có lẽ Ông già, người Cha của hai Kiều đã mất đi. Như thế cầu nhà chỉ còn lại ba người, một già và hai cô con gái. Hai chị em ngồi yên lặng, đôi mắt nhìn xa vời và gương mặt buồn nã hơn bao giờ hết. Hai chị em không nói chuyện với nhau, hai tay người em khoanh trước ngực, hai tay người chị, một vuốt mái tóc, một bỏ lên đùi. Tôi chợt tự hỏi: hai người con gái sao lại có thể sống ở nơi đây, sống một cách im lặng và buồn nã giữa cảnh âm-u của Cao-nguyên này. Câu

hỏi của tôi khép có một lời giải đáp nào. Tôi chợt nghĩ đến những cô Đào, cô Lý trong truyện Liêu-trai sống giữa những khu vườn hoang hiện ra bên những gốc cây Dạ-lý đê trêu ghẹo người. Nhưng hai Kiều không phải là những cô Đào cô Lý đó. Thế hai Kiều mang tâm trạng nào, ở đâu và đã làm gì trước khi đến cao nguyên sống âm thầm trong một căn nhà biệt lập. Làm sao mà hiểu được! Và người u già phải chẳng là kẻ đã sống cuộc đời của hai Kiều dang sống?

U già đã ra đứng trước mặt hai Kiều, nói một điều gì đó. Người chị đứng lên uể-oải đi vào trước. Người em còn đứng lại tần ngần đưa tay hái một cánh hoa, quay lại nhìn u già. Người em mỉm cười cánh hoa trong tay. Tôi chợt có muốn nhìn thấy người em hôn cánh hoa, nụ hoa đẹp quá. Và cảm ơn trời, người em từ từ đưa cánh hoa lên, làn môi nhẹ chạm hôn vào. Bên này vườn, tâm hồn tôi bỗng dung phơi phới và tôi mỉm một nụ cười. Chiều Cao-nguyên mùa Thu, trời vẫn nhiều mây và đã tự bao giờ từ những cụm đồi xa, sương mù đã vây kín.





● □ ★ □ ★ □ ★ □ ★ NGUYỄN-VÝ

CHƯƠNG XXXII

(Tiếp theo PT. 204)

● Lạng Sơn bị Nhật đánh chiếm  
rồi trả lại Pháp.

Tin Hải phòng bị Nhật ném bom vừa được xác nhận, toàn thể dân chúng lo sợ quân đội Nhật Hoàng đồ bộ lên Hải phòng và chiến tranh sẽ xảy ra giữa quân Nhật và quân Pháp. Dư luận của người « An-Nam » rất phẫn nộ, vì ít người biết rõ thực lực của Nhật và cả của Pháp ở Bắc kỳ. Nếu Nhật đồ bộ và chiếm được Hải phòng, thì họ sẽ lần lượt theo đường xe

lửa kéo lên đánh chiếm Hải dương, Bắc Ninh, rồi tới Hà nội. Dù nào Hà nội cũng sẽ bị ném bom, và chắc chắn, c hiến tranh sẽ ác liệt. Bác kỵ sắp biến thành bãi chiến trường.

Nói đúng ra thi đại đa số người « An-nam » không lo sợ cho xứ sở và cá nhân mình. Bàn tán với nhau về chiến cuộc đang bùng nổ, họ chỉ than thở bằng một câu tục ngữ Trâu bò



Thành phố Hà Nội, 1948 (một cõng thành  
Thăng Long cũ, phố Jean Dupuis)

*húc nhau ruồi muỗi chết*. Họ có cảm tưởng rõ rệt là nếu Tây thua trận, thì Nhật sẽ chiếm cứ, và người An-nam sẽ bắt buộc phải thay chủ cũ, để làm nô lệ cho chủ mới. Thế thôi. Từ tưởng rất giản dị ấy thay thế cho tinh thần ái quốc hào hùng đã mất mát nơi đa số dân An-Nam sau nữa thế kỷ chịu đựng cuộc đô hộ của Pháp. Dân chúng có khuynh hướng cầu an vì cái mặc cảm yếu hèn của một thói quen làm nô lệ, cho nên họ tự coi mình như « ruồi muỗi », trong cuộc tranh của « trâu bò ». Chính vì tâm trạng bạc nhược đó mà các đảng phái cách mạng thường gặp nhiều khó khăn, trong việc chiêu mộ đồng chí, do sự lãnh đậm, sợ sệt, của số đông quần chúng.

Vả lại, nếu chiến tranh ở Đông dương, thi chỉ có Nhật với Pháp đánh nhau, chứ « An-Nam » có gì đâu để đánh ? Một khi giới tự vệ cũng không có, thì hỏng đánh đậm ai ?

Nhưng rồi ai nấy đều ngạc nhiên nghe tin tỉnh Lạng Sơn ở biên giới Trung Hoa bị quân Nhật vừa đánh chiếm được hôm trước thi hôm sau trao trả lại cho Tây.

Cái tin sét đánh ấy khiến mọi người đều ngạc nhiên, chẳng hiểu sao cả. Hà-nội nhận được tin tức từ biên giới loan về, cho biết Nhật đã đánh lấy Lạng Sơn với một đạo quân Cách mạng của Cường đế. Quân Pháp chết rất nhiều. Cờ Nhật đã bay pháp phori tại tỉnh thành Lạng.

Đám thân Nhật của Vũ Đình Dy chủ nhiệm báo « *Ejori Indochinois* », và Nguyễn Tường Tam, được cơ hội tuyên truyền mạnh công khai ở Hà-nội gặp Dy, Tuấn được Dy hành diện bảo :

— Anh thấy không, Tuấn ? Việt-Nam đã thắng Pháp rồi đấy ?

Tuấn hỏi :

— Việt-Nam thắng, hay Nhật thắng ?

— Nhật chỉ giúp ta. Chính quân đội Việt-Nam Phục-Quốc ở Quảng-Tây đã đánh đuổi quân Pháp, và chiếm được thành phố Lạng-son.

— Nếu thế thì đáng khen Phục quốc-quân. Nhưng sao lại có tin là quân Nhật đã thắng ?

— Nhật chỉ giúp ta mà thôi.

Dư-luận rất phân vân hơn nữa khi được tin là quân Nhật đã giao trả Lạng-Sơn lại cho



Thành phố Hà-nội, 1940  
(Phố chợ Cửa Nam)

Pháp, và một nhóm « Phục-Quốc-quân » do người con nuôi của Cường-Đế chỉ huy, theo quân Nhật vào Lạng-son đã bị Nhật bỏ rơi và quân lính Pháp đánh đuổi tơi-bời và giết hạ rất nhiều.

Tuấn tìm đến hỏi Vũ-Dinh-Dy, thì Dy đã đi mất. Tuấn tìm

đến Nguyễn-tường-Tam, Tam cũng đã biến đi đường nào, không ai biết tăm hơi ở đâu,

Tình hình Hà-nội trở lại yên tĩnh, không còn báo động nữa và Hải-Phòng của « bình yên vô sự ». « Chiến tranh quái gỡ » chỉ kéo dài có 24 tiếng đồng hồ. Nhưng đồng thời, cả các nhật báo « Đông Pháp », « Trung Bắc », « Tin Mới » đều đăng những giòng chữ lớn, loan tin : « Trung tướng Nishihara đã đến Hà-Nội viếng thăm Đại tướng Catroux, Toàn quyền Đông Dương.

Tối hôm đó, anh « Đội khổ dỗ » Nguyễn ngọc Lễ cho Tuấn và các đồng chí trong nhóm biết : « Trung tướng Nishihara cầm đầu một phái đoàn Nhật Bản đã đến ở Dinh toàn quyền để thương thuyết về vụ Quân đội Nhật sắp chính thức được qua chiếm Hà-nội ».

Theo những tin tức của anh, « Đội khổ dỗ » đã nghe ngóng được trong trại lính của anh thi người Nhật đòi người Pháp để cho Nhật được quyền kiểm soát đường xe lửa Hà-nội—Lạng Sơn và Hà-nội—Vân-Nam. Vì người Nhật nghĩ người Pháp đã dùng

hai đường xe lửa ấy để tiếp tế khí giới cho Tưởng-giới-Thạch ở Trùng Khánh. Nhưng đó chỉ là một cái cớ để Nhật qua chiếm Bắc Kỳ mà khỏi phải chiến tranh với Pháp. Cuộc ném bom Hải phòng, và trận đánh chiếm Lạng Sơn, chỉ có mục đích làm áp lực phủ Toàn quyền Catroux phải chấp nhận những điều kiện của Nhật.

Trước sức mạnh hùng hổ của quân đội Nhật Hoàng, Đại tướng Catroux đã phải buộc lòng nhượng bộ, và phái đoàn Nishihara được tiếp đón trọng thể tại Phủ toàn quyền.

Những yêu sách quân sự của Nhật đã được thỏa mãn, Nhật liền trả tỉnh thành Lạng-Sơn lại cho Pháp, và bỏ rơi nhóm Phục-quốc-Quân Việt Nam của Cường-Đế. Nhóm này không quá 300 người, bị quân Pháp tái chiếm Lang Sơn, đánh giết tới tấp, còn sống sót một số ít tàn quân phải trốn tránh trong rừng núi Quảng Tây, Quảng Đông.

Tại Hà-Nội, những người An-Nam thân Nhật trở lại tiếp tục hoạt động. Rất nhiều tin đồn được loan truyền trong dân



*Thành phố Hà Nội, 1940  
Phố Mã Mây (tức là Phố Giặc Cờ-đen, rue des Pavillons-Noirs)*

chúng về việc tướng Nhật Nishihara đến phủ Toàn quyền. Người ta đồn rằng phái đoàn ấy gồm những người « An Nam » cách mạng đã ở Nhật lâu ngày, nói tiếng Nhật rất thạo, và mặc quân phục Nhật. Trong buổi tiệc do Đại tướng Catroux, Toàn

quyền Đông Dương thất đai phái đoàn Nhật một viên sĩ quan cao cấp Nhật không ngần ngại cho Catroux biết ông là người Việt-Nam, và y hỏi Catroux tại sao người Pháp dám áp chế và bắt đai người An-Nam ? Viên Toàn quyền Pháp trả lời bướng bỉnh sao đó, thì liền bị người An-Nam cải trang làm sĩ-quan Nhật kia đánh hai tát tay nãy lửa. Toàn quyền Catroux đành cắn miệng, chịu đòn, không dám hó hé.

Những chuyện « đòn đai như thế rất nhiều, tuy là bịa đật, nhưng vẫn được dân chúng tin

là có thật. Rồi ít xit ra nhiều những « giải thoát » ly kỳ quái gở tràn ngập khắp dư luận thành phố Hà-nội, cho đến đai túi trẻ nít cũng biết, và đi đâu cũng nghe bàn tán chung quanh những mẩu chuyện « Nhật bỗn » được thêm bớt khác nhau.

Người ta tiết lộ cả tên-họ và quê quán của những vị « anh hùng » An-Nam dưới chiêu-bà; sĩ quan cao cấp Nhật bỗn ấy nữa.



## Chia Buồn

Chúng tôi được tin :

**B.S NGUYỄN-XUÂN-CHỮ**

Nhà ái quốc kỳ lão, đã từ trần tại nhà riêng số 68 Đoàn thị Điểm Saigon ngày 4-12-67.

Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc hương hồn cụ sớm tiêu diêu miền cực lạc.

NGUYỄN VĨ

Trong trường hợp nào

**TRẦN-HUYỀN-TRÂN**

viết bài

**ĐỌC - HÀNH - CA**

● TÂN-HIẾN



Trong các thi-sĩ thời tiền chiến có Trần Huyền-Trân là một nhà thơ được đa số bạn trẻ hoan nghênh nhất. Nghệ thuật làm thơ của Huyền-Trân tuy không điêu luyện như Thế-Lữ, phong phú như Xuân-Diệm, xâu sắc như Huy-Cận, tâm hồn Trần Huyền-Trân không vút lên như Hàn-Mặc-Tử, độc đáo như Chế-Lan-Viên, nhưng tâm hồn ấy gắn với những tấm lòng mới chớm bước vào đời sống và tính yêu nhất là tình yêu, vì Huyền-Trân đã yêu tha thiết cũng như cuộc đời bắt đầu đau khổ ngay từ thuở hây còn thơ ấu :

Tôi từ khi chưa biết gì  
Thân đi lưu lạc, mẹ đi lấy chồng

Hoàn cảnh ngang trái, đau thương trong gia đình dã như chít vành tang đen lên vàng trắng ngày thơ. Rồi người hàn-sĩ gấp những eo cực, chua cay trên bước đường đi vào văn nghiệp, song song với con đường tình ái đầy những chông gai, lừa lọc, đã thốt ra những tiếng náo lòng.

Thuyền hồn thả một khoang không

Năm năm trôi giặt trên dòng cô đơn !

Kinh thành mây đỏ như son  
Chiếc lồng eo hẹp giam con chim trời !

Tâm hồn sớm đau khổ ấy, đã bị mũi tên thần Cupidon bắn trúng ngay từ thuở anh bài :

*Biết nhau từ thuở dài khờ,  
Giờ đây bụi cát đã mờ mắt  
trong !*

Biết nhau, và biết yêu nhau, ngay từ tuổi Huyền-Trân mới 13 tuổi ! Nhưng « Cô láng giềng » thân tượng của Huyền-Trân 13 tuổi ấy, 10 năm sau :

*Giờ thuyền em đã sang sông !*

Cũng như « Tố » của « chuông » cũng như « Người em sầu-mộng » của Lều-Trọng-Lư, người con gái ấy đã để lại trong lòng Huyền-Trân một nguồn thương nhớ mênh mông, với muôn nỗi đắng niềm cay của hương vị ái tình « Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy »

Cũng như tất cả những nhà thơ đã không bao giờ quên được cái thuở ban đầu, nên Huyền-Trân đã đem thương nhớ mênh mông, đắng cay vô hạn vào những vần điệu tiêu tao rất quyến lỏng ban trá trong một niềm cảm thông dễ dãi

*Biết yêu là khô có thừa  
Hình dung cho lầm tưởng  
tự lại nhiều !  
Mùa này tố ấm bao nhiêu,*

*Đời giàu tố ấm, để nghèo  
riêng anh !*

Huyền-Trân đã nói họ, nói một cách mộc-mạc, nhưng nồng nàn, những con người nặng mối thắt tình ngay từ buổi chớm hai mươi, ngờ ngác trong các nếp đời, để có những chiều cảm thấy Bóng đơn đi giữa kinh thành Nhìn duyên thiên hạ, nghe tình người ta !

Và để rồi có một ngày nào đó, lòng như con chim gãy cánh và vúi vết thương lần hồi trong kiếp sống, lại thấy lóe lên một niềm hy-vọng,

*Đến đây mơ một mái nhà  
Hồi em có phải em là của  
anh !*

Người thi sĩ khốn nạn ! Hắn bước đi trong cuộc đời, kéo chuỗi mơ ước chung cục, hão huyền tất cả ! (L'homme passe, entrainant avec lui la chaîne des espérances toujours trompées !)

Chung quanh hắn, sau lưng hắn, những đứa em ngờ ngác như đàn nai trước những bầy ngòi của kiếp sống, những đồ

thay của lòng người, cũng như hắn, bị ràng buộc với những điều kiện của con người và thế tình, hồn đầy chúa muôn nói không thành tiếng, nghe hắn thở than, kè kè nỗi lòng, sao giống như mình quá thê. Ấy đó, Huyền-Trân đã đến với thế hệ 38—40. Thời tàn lêng mạn, để hát những khúc tình ca réo rắt cuối cùng của buổi hoàng hôn tuổi hoa niên

Nhưng rồi, một trận cuồng phong nhân sự cuốn tròn trái đất trong cơn lốc cuồng dại: Hết Đông Phương đến Tây Phương khói lửa mịt trời. 1940 thời thế không cho phép con người vẫn vơ thơ mộng nữa.

Cho nên, một buổi sớm kia, Trần-Huyền-Trân theo tiếng gọi của giọng nói, lên đường nhập bọn với lũ người, khởi sự cuộc đấu tranh trong bóng tối.

Một đêm tôi còn nhớ, trời rét như cắt thịt, cái rét 80% năm, hai triệu người ngã gục vì Pháp, Nhật tiêu hủy hết lúa gạo của Việt Nam, đã khuya lắm rồi, tôi bỗng nghe ngoài rào tre có tiếng gọi khẩn cấp. Tôi nghĩ bụng :

— Quái ! Giờ này, ai còn ăn mò về đây tìm mình ?

(Hồi ấy, vì máy bay Đồng Minh ném bom Hà nội dữ quá tôi phải tạm lánh về quê ở Định-Công, Cách Thắng-Long 5 cây số)

Mở cửa, thấy hai tướng : Trần-Huyền-Trân, Võ Việt Thi.

Một Việt Minh, một Việt Cách, hai thằng bạn « hữu phượng lai », giữa một đêm trời giá như băng, tương nỉ chí hè ? Rượu không, nhâm không làm sao dây ! Đầu bạn vỗ nhà, dựng vợ con dậy; xác gầy ra di khua chó sóm cắn om-sòm vay được nửa chai hoành tửu. Nhưng nhậu với gì ?

Đang lúc băn khoăn, bỗng có tiếng kêu lục cục sau bếp, Huyền-Trân reo lên :

— Cố gà ! Sao không đem giết !

Tôi lắc đầu :

— Gà chơi ! Gà Cốc để đại vương, dai hơn thịt trâu, ăn sao được.

— Được !

— Được ! Cứ cắt tiết, nấu cháo. Còn hơn uống rượu không !

Bữa rượu thịt gà chơi ấy, đúng như câu thơ của thi-sĩ

## ĐỘC HÀNH CA

Nguyễn-Tổ, cháu của Tân - Đà  
tiên sinh :

Rồi có một chiều, ngọn  
gió thu  
Thôi đâu về mây gã đầu  
bù.

Đảo cây rượu bỗ rồi sang  
sảng

Con cái ngày người lảng  
nhạc thơ.

Ba tháng, trời rét hùng lèn, mà  
có nứa cây, sao đủ ! Rượu ít,  
nhưng tâm trạng kẻ « tại đài ».  
mang mang muôn sự. Tháng tròn  
phòng nhì Pháp, tháng tránh  
biến binh Nhật, thi nhau  
chửi đồng chán rồi, Huyền Trân  
bò « văn phòng tú bảo ». Bút  
giấy đem lại, nhà thơ Huyền Trân  
ngà ngà say đã thảo bài Độc hành  
Ca, lời thơ khí thơ khác tất cả  
hứng vần điệu « thoán; náo ti;  
tả » từ trước tới nay :

Đêm nay cùng dỗi bụi giầy  
Miệng cười há hả, thơ mày  
rượu tao.

Say đói uống lẩn chiêm bao,  
Thơ ra miệng dài, sầu  
vào mắt đên

Đầu bù khí núi đang lên  
Sá gi bóng tối đắp trên

thân cõm  
Gặp thời xô xát nước non,

Ta trôi, người chẳng, lòng  
còn ngó theo,  
Đưa nhau qua bùa cơm  
nghèo,  
Đưa sầu gạo rượu, đưa  
nheo mắt cười.

Thế rồi thi bỏ rủi may,  
Đưa giam cõi bụi, đưa  
đày rừng sâu !

Vai cày chǎng quản làm  
trâu,

Dong xe chǎng quản tóc  
râu lấm bờm !

Néo về chật chội áo cơm,  
Dặm đi chắc rụng từng  
cơn lá rụng.

Lòng ta không sóng, không  
đứng,

Thơ vang lại vướng mày  
lòng cửa quan.

Bài Độc Hành Ca ấy đã đánh  
dấu một khúc ngoặt trên cuộc đời  
tâm trưởng của Trần Huyền-Trân  
người thơ của yêu đương và  
đau khổ.

Từ đấy, con họa mi « sơ sác »  
trong túp lều không còn hót những  
khúc trữ tình nữa. Lời thơ của  
Huyền-Trân từ đấy đượm màu  
sắc lửa, tóc tang của một tình

## MẠCH MÁU

thần bùng sôi trước những va  
chạm lớn lao của lịch-sử, nên  
có một buổi « chiều xuống chênh  
song », anh dã ;

Rót rồi đưa chén lên môi,  
Không dừng tưởnng có máu  
người tanh tanh !

Cười vang, ném chén tan  
tanh

Khoái lên, vở cái bất bình  
thành thơ !

Những vần đầy cảm khái ấy,  
khiến ta lại nhớ giọng gay gắt :

Bực mình lắm lúc lòng  
toan những

Dành đổi thái bình lấy lcan ly

(Ph. Ng. Kh)

Bao giờ biết đến bao giờ, thời  
không gian trở lại dịu hiền cho  
ta lại thấy thuận túy chất thơ



## AI TÍN

Được tin cụ Bác-Sĩ NGUYỄN-XUÂN-CHỦ Chủ-tịch Hội-đồng  
Dân-Tộc, Cách-mạng, nhạc phụ của Hải-Quân Đại-Úy Phan-Phi  
Phụng Trưởng Phòng Tâm-Lý-Chiến H.Q, tại thế ngày 4-12-67  
hồi 13 giờ 15.

Trước tin đau buồn này chúng tôi xin gửi đến Cụ Bà, Đại-  
Úy và tang quyến lời phàn ưu.

TỔNG-MINH-PHỤNG — PHAN-MINH-HỒNG  
TÔ-GIANG — VŨ-THẮT và toàn thể Ban  
Biên-Tập LUỐT-SÓNG.

# Bạn Gái

**Đáp bài:**

## « Thân phận gái bán Bar» của chị N...

(Đà-Nẵng)

★ ĐĂNG-HUYỀN-THU  
Nữ-sinh Qui-Nhơn

Nhân đọc mục « bạn gái » trong P.T số 203 thấy bài « thân phận gái bán bar » của chị N... ở Đà-nẵng là một lưu ý chung cho phụ nữ chúng ta nhứt là trong xã hội hiện tại nên tôi dù « vẫn chuong lâm cảm » cũng xin mạn phép góp vài lời. Dù sao cũng không thoát khỏi khuyết điểm chủ quan và quá khích xin quý vị độc giả thông cảm mà lượng thứ cho.



### BẠN GÁI

Trước tiên tôi rất thương xót và thông cảm với chị N.. vì hoàn cảnh gia đình khổn quẫn mà chị phải đem thân đi làm cái nghề mà chị cũng biết là không đẹp đẽ gì, đồng thời chúng tôi cũng rất cảm ơn chị về lời khuyên « có con gái nên dạy dỗ kỹ hơn ». Đây cũng là chiếc chìa khóa giúp tôi hiểu rõ con người thật của chị hơn, dĩ nhiên cũng căn cứ vào lời nói của chị, mặc dù chị đã cần thận khoát cho nó một cái vẻ bí thảm và bất đắc dĩ.

Người xưa có câu « thanh bần thường lạc, trọc phú đa ưu » nên cái lý do chính chị nêu ra để làm điểm tựa cho câu chuyện đã bị đánh bật ra khỏi « vòng chiến » ! Gia đình của Ông chỉ giàu thật đấy nhưng chỉ nói cái việc Ông chị « có thêm những bà thiếp nữa » đủ dẫn chứng cho câu nói của người xưa. Đáng chỉ trich nhứt là óc hủ bại coi đàn bà như một cái máy đẻ, máy này hư thi mua máy khác, không có cả khả năng dạy dỗ con cái để đến nỗi chúng gây khổ lụy cho những người đàn bà và trẻ thơ vô tội ! mà hậu quả rõ ràng nhứt là làm cho chị chán sống từ lúc chưa bước vào đời.

Chị, với trình độ học « từng lật những trang báo P.T để tìm đề tài tiêu sử của các nhà văn thời tiền chiến để bình luận các tác phẩm của họ, đã học hết Trung học mà đã « quên đi những ngày xưa » để đem thân đi bán vui cho thiên hạ ư ? Chị nói thế mà không sợ giờ học sinh lèn lèn ư ? Nếu đúng như chị có đi học thật thì cũng chỉ là người đi học để lấy « le » để tự hào là ta đây đi học còn đầu óc thi trống rỗng, chị lại là con vị trùng nhơ bẩn, sâu mọt của xã hội cần khai trừ khỏi thế giới học đường.

Còn điểm tựa thứ ba mà chị nêu ra lại càng không thể chấp nhận được. Chị « căm hờn oán ghét và luôn luôn nghi ngờ những chàng trai theo đuổi chị để cuối cùng tìm được tình yêu chân thật với một anh Mèo à ? Thật khó tin quá ! chị yêu túi đê la của hắn thì đúng hơn. Sở dĩ tôi nói thẳng ra như vậy vì tôi không thể nào chịu được cái giọng đạo đức và làm ra vẻ « ngày thơ vò tội » của chị. Xét rằng Mỹ và ta bất đồng ngôn ngữ thì dù chị có bập bẹ nói tiếng Mỹ thật đấy nhưng làm gì có chuyện « chàng an ủi em, vỗ về em trong

## BẢN GÁI

nhiều lúc em buồn tủi »... Khi chàng Mão bước vào bar thì mụ Tú đã : « nhảy các em bảo liếc cho mèo » thì còn thời giờ đâu cho chị buồn khổ đã chán !?

Nhin vào xã hội, chán chê người từ chối cuộc sống ô nhục như chị để lẩn lộn cực khổ kiếm từ mạnh áo, bát cơm, từ chị giúp việc đến người buôn gánh bán bưng, họ nghèo khổ thật đấy nhưng giá trị họ không bị vẫn đực trong khi đó người ta có thể nhìn chị khinh bỉ mà chị cũng phải cúi đầu lặng thinh.

Vì vậy tất cả những lý do chị nêu ra để bào chữa cho cái nghề bán phấn buôn hương của chị đều cho chúng ta thấy cái vẻ gượng gạo của nó. Từ già đình, Ông chị giàu có nhất nhì quận lỵ, đến chàng Mão cho chị trọn vẹn cái nghĩa yêu đương, tất cả chị đã gán ép cho nó một « sứ mạng tốt đẹp ». Đó là xét về cá nhân chị, nhìn rộng ra,

nếu người ngoại quốc ; nhút là người Mỹ đọc được bài của chị, họ sẽ nghĩ như thế nào ?!

Dân tộc Việt-Nam, vẫn thường tự hào là con Hồng cháu Lạc, mang giòng máu bất khuất của bà Trung, bà Triệu, của Lê-Lợi, Quang-Trung, Lý-thường-Kiệt, một dân tộc mà dù :

« Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu

Một trăm năm đô hộ giặc Tày »..

nhiều vẫn giữ được truyền thống bất khuất không hề bị đồng hóa.., Chị N, chị có phải là người Việt-nam không ? Chị đã học hết Trung học » chắc chị đã từng đọc những trang sử sù oai hùng của dân tộc Việt ; đem đối chiếu với tư tưởng và hành động của chị thật thấy mà tủi hổ ghê quá.

Hiện bày giờ đất nước Việt ra sao chị có biết không ? Đã

## BẢN GÁI

nước thì chia đôi huynh đệ tương tàn, tương sát, trong khi những người trai đang xả thân ngoài chiến địa, mong đem lại yên lành cho những kẻ ở hậu phương, thi hứa phương nếu ai cũng lấy chồng Mỹ, sinh con lại làm nghề chiêu đãi như chị thì thử hỏi vài năm sau chờ đừng nói chi lâu—đất nước ta còn lại những gì ? Rất may, những người như chị chỉ là một thiểu số, nếu không thì nguy cơ làm sao mà tả xiết ?

Chắc chị cũng đồng ý với tôi rằng mình lặng thinh, người ta không biết mình nghĩ gì người ta còn ngán chử nói ra, nhút là nói những lời « vong bần » như chị thi chỉ làm cho người ta khinh ghét thêm ! Trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, những đồng nghiệp của chị chắc là không ít, nhưng tôi không dám phủ nhận nét đẹp tâm hồn của một vài người. Thủ hỏi bây giờ

chị còn lại những gì ? Khi « người lý tưởng » của chị về nước, chị lại tiếp tục nghề cũ, rồi những đứa con lai lại tiếp tục ra đời, rồi chúng lớn lên, rồi chúng trở thành ma cà, rồi ụng nhọt của xã hội sẽ mọc đầy, rồi... ôi ! biết sao mà tả xiết ?

Chắc khi đọc đến đây chị cười chế diễu, chị cho tôi là con bé hổ mũi chưa sạch, biết gì mà nói, sẵn cơm cha mẹ ăn đi học nên không hiểu ra đời nó đắng cay biết là chứng rào ? Cái nó núi kéo, dày ải con người nhứt, mảnh lực thu hút nhứt đó là đồng tiền, sống giữa xã-hội này mà không có tiền thì coi như thà chết đi, bây giờ không còn cái thời đại « một túp lều tranh hai quả tim vàng cùng uống nước lấp lánh mà sống ». Và chị phải tủi cực như ngày nay, đó cũng vì đồng tiền, tôi được yên lành cấp sách đến trường cũng nhờ cha mẹ tôi



làm ra tiền. Tôi hiểu lầm chứ !  
Nhưng xin chị hiểu cho rằng tiền  
chỉ là yếu tố để duy trì và bảo  
bảo hạnh phúc chứ không phải  
là điều kiện thiết yếu để mưu  
cầu hạnh phúc loài người.

Nhưng xét cho kỹ lại thì  
không có ai đáng trách chị N.  
và « đồng nghiệp » của chị chỉ là  
nạn nhân của hoàn cảnh xã hội,  
nạn nhân của dục vọng thấp  
hèn, thích sung sướng mà nhác  
làm việc... Nói thế không phải  
chúng tôi chấp nhận cho chị

càng ngày càng lún sâu vào vũng  
bùn nhơ.. Tôi kêu gọi lương tri  
của chị, kêu gọi tinh thần Việt-  
Nam của chị với tinh thần vị  
tha sẵn sàng đón nhận những  
người con gái hoàn lương mong  
xây lại cuộc đời, tôi tin chắc  
xã hội sẽ tha thứ cho những  
người biết hối lỗi quay về. Dù  
cuộc sống có phần chật vật hơn,  
nhưng tha thứ chị, ở đời ngoài  
đồng tiền còn có nhân nghĩa và  
tinh yêu thương...

HUYỀN-THU



## Cảm đê Mini-Jupe

Nhân mục váy dài váy ngắn  
trong Phổ-Thông số 202

Đưa đời xem cũng lắm gai-nhân  
Củn-củn ra đời chiếc váy tân /  
Quang-cảnh trắng đen vàng từ chiến  
Thể-tinh khinh trọng nhẹ tam phân !  
Áo xiêm chẳng đủ khoe màu đạo  
Bút mực chưa toàn giải lẽ chân !  
Mới cũ tùy thời cho vẹn chū  
Giống dâng ghi nhớ Lạc-long-Quân !

VIỆT HOÀI

34, Pasteur, Đà-Nẵng



## 100 người trong một ca - đoàn « dân Ca »

□ LAN-ĐÌNH

**H**ôm tôi nhận giữ mục này, ông Nguyễn-Vỹ đã dặn « nhớ chú trọng những tài năng mới ». Tôi « vắng ». Nhưng tôi chưa tìm được trường hợp nào cả. Bởi vì, ở một nước « mỗi người là một thi sĩ » này thật khó chọn lựa những ai tận tình với văn-nghệ. Họ đến, nhưng họ chỉ tạm qua thôi, rồi họ đi ngay, và đi hẳn. Và chẳng, tôi

— xin cho tôi nói về tôi vài giờ — rất ghét cái lối « bồ bịch » yêu ai thì ném ngay lên dài (truyền thanh, truyền hình) lên báo, không kèn không trống!

Cho nên, có lần ghé tòa soạn, thấy trong đám thư từ có những tác phẩm của những « văn đoàn, thi đoàn » quên xa tinh nhỏ, tôi đã « đặt điều kiện » với ông Ngô-quang-

Phước (Bộ-trưởng bộ Tài chánh của nội các Nguyễn Vỹ) rằng : « Nếu một ngày đẹp trời nào đó, tôi muốn đi Bến Hải hay Cà Mau để lấy *sinh khí văn nghệ*, anh có dám chịu tốn tiền không ? Ông Phước mỉm cười :

« Trên nguyên tắc, có ». Rồi ông mở cắp, thứ cắp to nặng của những người « công lên việc xuống » moi ra « trường hợp Đào Kim » bảo tôi : « Bắt đầu, anh hãy đi gần gần thôi ». Thủ Đức.

Tôi băng lòng ngay, vì cũng đang định nói về người và việc ở bộ môn nhạc, nhất là Dân Ca.

Tôi không ghét, không chống nhạc ngoại quốc, nhưng vẫn thích « ta về ta tắm ao ta » hơn. Tuy vậy, theo tôi, Dân Ca không hẳn chỉ là *thương nhau cởi áo che nhau...* hay ai về cầu ngói Thành Toàn hay ví dầu cầu ván đóng đinh...

Nó cũng là những nhịp điệu dựa vào tân nhạc, nhưng vẫn giữ lại những đường nét Việt-Nam, mà phải để hát, để ai cũng hát được.

Tôi muốn nói « Đêm tàn bể ngự » của Dương-thiệu-Tú-chen « Huế » lầm, « Việt Nam » lầm, nhưng muốn hát cho ra hồn thi chỉ có Minh Trang thôi. Khó, khó giữ nhịp, khó láy, vậy « dân » sứ mấy mà « ca » được !

Sáng chủ nhật 3-12-67, tôi đã kéo cả tòa soạn Phô - Thông đi, để phòng xa mình sẽ chủ quan hay thiên lệch chǎng. Nặng to, 6 người « xếp cá hộp » trong chiếc 203, xuống Thủ Đức

Nhận xét đầu tiên của tôi :

Vai dãy nhà tôn « ăn nhò ở đậu » trên khoảnh đất « đồi khô cỏ cháy » cái « khúc ruột thừa » của Làng Đại Học !

Làng (!) Đại-Học, villa (chỗ) không phải vilô san sát, cây cao bóng mát. Tôi tự nhủ, thảo nào, hôi cả nước đang xùm nhau chống độc tài thì những ông Nghè, ông Cống này cứ xùm nhau .. lập « hương ước » cho... Làng Đại-Học ! Còn ai nhớ mấy thứ « tam túc », « tam giác » không ?

Đào Kim còn trẻ, đang độ ba mươi. Anh tốt nghiệp ở trường Quốc gia âm nhạc...

Tôi lấy làm thích thú rằng



### Nhạc-sĩ Đỗ M có một tâm hồn nặng về DÂN-CA

nói đến dân ca mà chỉ tìm gấp, tìm hiểu Phạm Duy thì không cần thiết nữa. Cái tôi muốn có là trường hợp nào khác, Đào Kim chẳng hạn, kẻ chưa nỗi tiếng, và chịu nước lũ vẫn nên hờ.

Trước hết, tôi thích Đào Kim ở thái độ say sưa của anh. Bởi

vì thái độ đó cho biết Đào Kim sẽ theo đuổi đến cùng. Sau nữa tôi thấy Đào Kim khôn, đã biết tạm lánh Saigon bọn che» đầy ắp tiếng kèn, tiếng trống Âu Mỹ và chỉ chọn Thủ Đức làm thí điểm. Đúng, Thủ Đức là quận, là « địa phương », nhưng vẫn gần Sài Gòn, người ta còn để so

sánh, đề sẽ có ngày lấy trớn trở về.

Đã dành Đào Kim hoàn toàn khác với Johnny Hallyday, nhưng bước đường xem chừng giống nhau, cho nên tôi muốn lấy sự thành công của người kia để nói với người này. Về chặng, nói đến Johnny Hallyday là nói đến Rock, đến Twist, là mấy thứ Đào Kim đang cho rằng đã lấn át dân ca Việt Nam.

Lâu rồi, người ta vẫn gọi Johnny Hallyday là « ông hoàng » hơn nữa, « hoàng đế » (empereur) của Rock, của Twist. Những trai, gái 18, 19 tuổi đã suy tôn như thế. Tại sao sẽ không có ngày giới trẻ Việt Nam cũng hưởng ứng phong trào dân ca của Đào Kim ?

Cho đến năm 1959, ở xã hội Pháp, phần đông người ta vẫn chưa « ngửi » được cái lối vừa hát vừa lắc đền vỡ mồ hôi như Rock, như Twist. Bởi vì, ở xã hội Pháp trong quá vãng người ta hằng có những thứ ca vũ nhạc thanh lịch, tao nhã, « cotillon » chẳng hạn, người ta còn nuối tiếc nó, coi nó là « thời tươi đẹp » (Belle Epoque). Cho nên

người ta đã nguyên rủa Johnny Hallyday, rằng « những tiếng kêu man mọi » (des cris de sauvage), hoặc « Anh hãy ngưng cuộc tàn sát này đi ! » (arrêtez ce massacre) hoặc nữa « anh điên, phải nhớt anh lại » (Vous êtes fou, il faut qu'on vous enferme). Thậm chí, nghe Johnny Hallyday trong đĩa « Laisse les filles » (của jil jan), nhà sản xuất Lucien Morisse đã văng tục « C'est de la merde ! »

Rút cục, thất bại ở thủ đô Johnny Hallyday đã rút xuống tỉnh lẻ, lấy đó làm điểm tựa. Chỗ thành Laroche Migennes (Yonne) nhỏ xíu, chỉ có 6,000 dân cư. Chính ở đó, Johnny Hallyday đã làm nên :

— Tôi hôm ấy, tôi đã hiểu rằng mình có một khối công chúng của riêng mình, như mình, cảm được nhạc điệu của mình, như của ruột gan mình chính ở đó mọi sự đã bắt đầu, rồi về sau cứ thế mà tiến lên thật nhanh.

(Ce soir là, j'ai compris que j'avais un public à moi, un public comme moi, qui sentait mon rythme avec les tripes. C'est bien là que tout a commencé. Après, ça marche très vite).

Thủ so-sánh-quận Thủ-Đức với Đào-Kim ? Đào-Kim muốn sau này, sẽ dựng được một ca đoàn dân ca qui-mô, đề gây phong trào dân ca, đề « mọi người quay về quê hương ». Câu nói đến lý tưởng !

Theo Đào-Kim, dân ca không phải là những bản nhạc mới sáng tác thêm ra. Cho nên anh chỉ muốn làm công việc chuyên chở, dùng kỹ âm pháp ghi lại những thuở « trúc xinh trúc mộc đầu đình » vân vân, ghi lại thật đúng thật sát, đề làm nổi bật cả một xã hội thuần túy cù Việt-Nam.

Chẳng hạn Đào-Kim kỳ vọng nếu anh cho trình diễn một nhạc cảnh nào đó, ví dụ « kéo gỗ làm đình » thì từ nhạc khí, giọng điệu ngôn ngữ động tác, y phục, cảnh trí, tất cả, đều phải hoàn toàn cù Việt-Nam.

Tôi sợ rằng Đào-Kim đã quá.. ưu tư về sự... tồn vong của dân tộc mà đã quan niệm dân ca một cách nghiêm sang khu vực cù nhạc. Nhưng dù sao đây cũng là một ý kiến, ý kiến của Đào Kim kẻ có lòng.

Hiện thời, Đào Kim đã dựng

được một ca đoàn gồm 100 người, toàn nam, nữ sinh của trường Trung học công lập Thủ Đức. Anh dạy nhạc ở đây, xướng xuất phong trào dân ca, được họ và phụ huynh của họ hưởng ứng.

Chúng tôi đã ngồi nghe họ hát mấy bài. Riêng tôi, tôi thích họ nhất ở chỗ còn rất nhiều chất học trò. Bởi vì, xưa nay tôi vẫn ghét những thứ « thần đồng » kiều « ông cụ non » « bà cụ non » cứ son phấn, cứ nháy nhó, cứ ống ẹo, nhà nghề quá, đánh mắt cả tuồi thơ, dâm chướng.

Tuy ca đoàn của Đào - Kim chưa chính thức trình diễn lần nào nhưng đã lấy được phong độ của một ca đoàn. Họ phần đông đều trường hơi, vững nhịp và « bắt giọng » (có diapason), tức cẩn bản vững. Tôi cho rằng thế cũng đủ hay rồi. Còn hơn xa những « danh ca » kiều phải gân cò, bạnh quai hàm mà vẫn chưa « lên » hay « xuồng » hết được, nghe cứ nốt nào cũng « mineur », và « faux » cả đời !

Hơn nữa, tôi cũng bắt gặp những gương mặt, đôi mắt tạm

## SINH KHÍ VĂN NGHỆ

gọi « đang sống trong tiếng hát của mình », và bởi đó, có truyền cảm. Trong số, Nguyễn-văn-Sanh rất xứng danh ngôi sao của đoàn, hết sức trầm ấm, diêu luyện. Tôi nghĩ, nếu Sanh ở Saigon mà « gặp thầy gặp thơ » (đúng hơn có vây cánh) thì đã lên dài và hái ra tiền lâu rồi.

Sau Sanh, những cái tên cha mẹ đặt cho Việc thi Ngọc Nhung, Tiên-thị-Đức, Trần thị Minh Phương, Nguyễn thị Xuân Mai, Nguyễn-hoàng-Sơn, Nguyễn-ngọc-Phong, Nguyễn-thị-Hoa, 7 cô 7 cậu này đều tỏ ra tinh cậy được.

Thiết tưởng tôi cũng cần nhắc lại sự hưởng ứng của ca đoàn đối với Đào - Kim : không phải họ chỉ muốn hoạt động trong lĩnh vực học đường, hiệu đoàn mà thôi. Họ còn nhắm sẽ có ngày lưu diễn nữa. Qua mấy thành tích ở quận, Tết này họ

sẽ chính thức ra mắt ở một địa điểm nào khác xa rộng hơn, bằng vóc dáng dĩnh đặc hơn.

Nhưng, bây giờ, hát « Hòn Vọng Phu » cho chúng tôi nghe, họ chỉ có mỗi cây lục huyền cầm, còn cái trống, cái chiêng thì phải mượn trong đình ! Một cậu đã nhờ tôi nói lại với Bộ Giáo-dục rằng : cho chúng em xin một bộ nhạc cụ đủ dùng.

Thứ hỏi nên hay không ? Thủ Đức gần xá lộ Biên Hòa. Đáng lẽ, thứ bảy, chủ nhật, họ đã « đi xa lộ », nhưng họ đã gặp nhau trong trường để « hát hay không bằng hay hát ». Thì ai có thẩm quyền hãy giúp họ có phương tiện, có điều kiện để giữ mình mãi mãi « Tồ quốc mong cho mai sau ». Vả chăng, nếu họ được người trên đề ý đến, còn có nghĩa chế độ công bằng.

Tiện đây, tôi muốn lạc đà



một chút, nói thêm về trường Trung học công lập Thủ-Đức : Vài dây nhà tôn có được là nhờ các phụ huynh học sinh đã góp tiền thuê (?) đất (thửa) của làng Đại Học, và xây tạm. Thế công lập ở chỗ nào ? Tôi đảm thắc mắc, tại sao các bậc « kỳ hào » trong làng Đại học toàn những « thầy » cả chưa bao giờ thử nhìn xem bọn trẻ thiệt thời này ? Ngay trước mắt quý vị đấy mà.

Trở lại kinh nghiệm Johnny Hallyday, tôi tin Đào Kim và ca



#### \* Lời trẻ, ý già

Trên bài-bè một cậu bé ngồi khóc tức tưởi bên cạnh một lò tròn xay đập khá đẹp,

Một ông cụ già đi ngang thấy thế dừng lại hỏi :

— Tại sao mày khóc ?

— Bởi vì cháu đào được một cái giếng rất đẹp mà cháu không biết làm sao đem về nhà được.

— Thế thì cháu về bảo thầy mẹ cháu đem nhà đến gần cái giếng đây mà ở, có hơn không ?

đoàn của anh cũng sẽ thành công. Thủ đô đã xưa đuổi Johnny Hallyday, thì anh chính phục tinh nhỏ, mà tinh nhỏ thì bao quanh thủ đô. Hai năm sau, năm 1961, xem chừng mình đã có tiếng vang, anh đã trở lại thủ đô và « lên ngôi ».

Tôi muốn nói, nếu Saigon còn yêu nhạc ngoại quốc, chưa chịu nghe dân ca, thì Đào-Kim và các em trong ca đoàn hãy đứng ở Thủ Đức mà hát vè. Đúng hơn, gọi vè.



# con mắt có đuôi

★ Hoài-Thương

Tôi chen vào giữa đám đông với một vẻ thần nhiên kỳ lạ. Chung quanh tôi, những cặp mắt ngoèo ngác, mỏi mệt với những tia nhìn ngu ngơ. Đám đông chen lấn, xô đẩy nhau, cố tìm một chỗ đứng tốt nhất, thuận tiện nhất, gần lối vào hành lang phòng khám bệnh.

Viên Trung-sĩ già miệng đầy răng vàng, cầm trên tay một xấp giấy, vừa khoát lia lịa, vừa nói :

— Yêu cầu anh em giữ trật tự.

Viên Trung-sĩ lập lại lời nói hai ba lần, nhưng đám đông vẫn chưa đáp lời kêu gọi ấy.



Ông ta bỗng túc tối ngang và hét to lên :

— Im lặng. Im lặng. Yêu cầu anh em hãy im lặng để nghe tôi kêu tên.

Những tiếng xôn xao dịu dần, và giọng viên Trung-sĩ vang lên:

— Trần-văn-Muống...

Trong đám đông, một người lên tiếng :

— Muốn hay Muống ? Có G hay không G ?

— Nghe đây : Trần-văn-Muống số nhập trại 271 !

Một tiếng « có mặt » nỗi lên ở phía sau.

## HỒI KÝ

Viên Trung - sĩ ra lệnh :

— Anh em hãy dang ra cho người được kêu đến tên đi vào :

Người được gọi tên là Trần-văn-Muống, số nhập trại 271, vẹt đám đông tiến tới. Anh ta bước thắt thểu trông thật thảm thương. Anh ta ở trần, chỉ mặc có một chiếc quần đùi. Trên vai Muống đeo lủng lẳng những « đồ phụ tùng », ca uống nước buộc chung với đai giầy da nâu bóng nhoáng, và nách kẹp chặt gói quần áo cuộn tròn. Khi đi gần đến phía cửa, Trần văn Muống đứng dừng lại, quay đầu về phía đám đông hét to :

— Lẽ ơi ! Lẽ ! Giữ dùm tờ chiếu chiếu nhé.

Những tiếng « ồ » nỗi lên. Đám đông suýt miệng, huýt sáo ầm ĩ. Nhưng Trần - văn - Muống hình như không chú ý đến sự « cồ võ » của đám đông. Anh ta quay lại và nói :

— Thôi ! Lẽ ơi ! Đưa chiếu đây cho tớ !

Có tiếng cầu nhau gì đó nơi miệng người Trung-sĩ. Rồi một chiếc chiếu nhỏ cuộn tròn, cột chặt bởi những sợi thung trắng được chuyền tới tay Muống. Lúc

đó, anh ta mới yên chí bước vào hành lang phòng khám bệnh.

Đám đông lại đồ dồn tia mắt, chú ý đến viên Trung-sĩ già. Tiếng ông ta sang sảng gọi tên. Tiếp sau những Lời gọi của ông ta, những tiếng « Có Tôi » nhỏ yếu đáp lại.

— Tai tôi ù lên vì những âm thanh bát nháo, hổ lốn của đám đông. Trái với nhiều âu lo buồn tối qua, sáng nay tôi dũng dung và thần nhiên vô cùng.

Buổi khám bệnh này sẽ quyết định tôi được hoãn dịch hay phải vào quân trường thụ huấn. Tôi mỉm cười một mình khi nghĩ tới vé « hào hoa của mình trong bộ quân phục màu vàng, rộng súng sinh như những thanh niên đang đinh sáp hàng ngay ngắn ở cuối. Dãy nhà tôn, phía góc trái. Tôi ngồi xuống thân mình và hình ảnh của Trần văn Muống làm tôi phì cười. Tôi, đám đông và Trần văn Muống đều trang phục « giản dị đến tối đa » như nhau. Và tất cả đều dồn hết thận trọng vào cái tài sản nhỏ nhoi của mình mang trên tay là bộ quần áo vo tròn, gói chặt những tiền bạc, giấy tờ trong đó. Một vài người còn đeo lủng lẳng tấm

đêm buồm, hoặc chiếu cuộn tròn phía sau lưng. Đám đông đậm dèn, đậm đèn. Viên Trung-sĩ già oai phuông gọi tên. Tôi bỗng nghĩ tới một buổi thao diễn, với « tướng » ấy, « quân » ấy mà cười đến chảy nước mắt. Những hình ảnh khôi hài đến thảm thương đó đậm vào mắt tôi một cách phủ phàng, tàn nhẫn làm tiếng cười chưa kịp thoát ra đã bị đè nặng trong ngực.

Toàn chúng tôi được điểm danh xong lúc 9 giờ. Và cuộc khám bệnh bắt đầu.

Lại những lời điểm danh vang lên. Từ phút bước chân vào cổng trại nhập ngũ, thính giác tôi đã phải tiếp nhận đủ những âm thanh bát nháo. Tiếng còi huýt lạnh lùng, ngoài ngoắt, tiếng quát tiếng dạ, tiếng cười hô hố và tiếng thở dài não nột. Nhưng trong mớ âm thanh hỗn loạn ấy, những lời nói dăm dăm, như cố tạo thêm chút quyền uy, của viên Trung-sĩ già miệng đầy răng vàng kia làm tôi dễ cười nhất. Gọi tên, gọi tên và gọi tên. Ông ta như một cái máy phóng thanh được mở sẵn, luôn

phát ra những âm thanh đều đều, dầm dẫn đến khôi hài. Quát to giữa đám đông đã dành, nhưng giờ đây, toàn chúng tôi chỉ có chừng hai chục người, đã ngồi gọn trong một căn phòng vuông chật, giọng nói của viên Trung-sĩ vẫn vang lên chát chúa, diếc tai.

Ông ta ra lệnh cho chúng tôi ngồi xếp hàng ngay ngắn dưới đất, mặt hướng về phía dãy bàn kê ở đầu phòng. Một bác sĩ quân y mặc tròn, ngồi day mặt về phía chúng tôi. Trông ông ta oai vệ, nghiêm khắc một cách giả tạo. Hai bên ông bác-sĩ là những viên y-sĩ phụ tá. Trên bàn, trước mặt họ, là những chồng hồ sơ cao nghệu và những dụng cụ chẩn bệnh.

Chúng tôi được gọi lên khám từng người một. Giọng viên y tá và giọng của viên Trung-sĩ già thật là trái ngược. Giọng người y tá khản đặc, lè nhẹ như giọng của một người hát xẩm, tôi đã gặp hồi còn ở Kiến-An.

Trần văn Muống đang được bác-sĩ hỏi tôi. Hắn nhỏ nhẹ, khum núm, cầu cạnh :

= Dạ thưa bác-sĩ, em bị bệnh mắt mờ, chân chập.

Viên bác-sĩ cười, Đây là nữ cười đầu tiên của ông ta mà tôi thấy từ lúc vào phòng này. Vừa liếc nhìn Trần-văn Muống từ đầu đến chân như một bác-lái-trâu « Đánh giá » con trâu sắp mua, ông ta nói, giọng lè nhẹ ;

— Ô, anh già yếu quá. Mắt mờ chân chập là phải. Để tôi khám cho. Ô, ô, anh có đi lính thì cũng chỉ đi Biệt-Động-Quân được à cùng.

Về mặt Trần văn Muống nghẹt ra thật thảm hại. Anh ta đứng phuồn ngực cho bác-sĩ nghe. Trông bộ ngực nở nang, cặp giò dán chắc cùng với những bắp thịt lớn, thật quả không xứng chút nào với đôi mắt lờ đờ sợ hãi và giọng nói run rẩy khum núm của anh ta.

Những viên y tá phì cười khi thấy Trần văn Muống đờ đẫn, sợ hãi. Tôi bỗng cười theo.

Viên Trung-sĩ già ở phía sau gắt lên :

— Cười gì ! Im ngay cho bác-sĩ làm việc !

Tôi nín khé, cười thầm trong ngực và tự nhủ hãy mau mau

« thích hợp hóa » với những mệnh lệnh đì là vừa.

Chúng tôi được bác-sĩ nghe nhịp tim đậm, rồi khám tới những món khác như răng lợi, mắt, bộ phận sinh dục và cắn, do...

Trong toán chúng tôi có một ông vẻ già yếu han hem thật là tệ hại. Sự già yếu của ông ta toát ra ngay ở vóc dáng, cơ thể, chứ không là thư già yếu « mắt mờ chân chập » trong lời nói của trang anh tuấn Trần-văn Muống khi năn nỉ, cầu cạnh bác-sĩ. Ông ta đã bị bắt vào trại nhập ngũ trong một cuộc hành quân cảnh sát. Ngay lần đầu « gấp ông già trốn lính » đó, tôi đã thắc mắc vô cùng về trường hợp của ông ta, tôi đã tìm cách làm que và hỏi ông ta « vì đâu nên nỗi ? ». Thị ra ông ta trốn lính thật. Nhưng lý do thật là thảm hại : Vì giấy căn cước làm theo khai sinh cũ sai bét hời ở dưới xú dã « cướp » mắt của ông ta 12 tuổi trót cho ! Đáng lẽ nay với « 40 tuổi trót », ông ta dân còn phải đem thân cứu nước ! Nhưng vì thất học, lại mãi lì làm ăn đầu tắt mặt tối suốt ngày, không điều chỉnh giấy tờ, nay ngẫu nhiên trở thành một thanh niên 28 tuổi, trốn lính,

Vừa qua, vợ ông ta ở dưới quê lên thăm chồng, mang theo một bầy con 8 đứa lóc nhóc. Bà ta chỉ biết nhìn chồng nứa cười nứa khóc, không biết khiếu nại ra sao.

Trong buồng khám bệnh, lúc khám bộ phận sinh dục, ông già trốn lính ấy nhất định dùng tay ôm áp phần dưới cơ thể; không thể chịu buông ra cho bác-sĩ coi. Mấy viên y tá và viên Trung-sĩ già phải nạt nộ, dằng co mãi ông ta mới miễn cưỡng quăng tay ra, trong khi mặt đỏ gay và miệng lầm bầm :

— Kỳ ! Kỳ quá ! Kỳ tồ mẹ ! Được khám xong; ông ta có che dấu hạ bộ bằng hai bàn tay khum khum và bước đến phía cân, đo. Tôi và « ông già trốn lính » đều thuộc loại bê bối, nghi có bệnh, nên được đưa vào phòng khác tái khám. Tôi quay sang thấy mặt ông ta méo xẹo, bèn an ủi :

— Thế nào bác cũng được hoãn, đừng lo. Bác thiếu cân quá mà !

Ông ta quay sang tôi, cười như mèo :

— Hoãn bao lâu hả cậu ?

— Làm sao biết được. Nhưng tôi đã cũng chỉ một năm là cùng. Trả lời ông ta xong, tôi mỉm cười khi nghĩ đến hoạt cảnh kinh này.

Vừa lúc đi, qua cửa sổ mở ra phía sân trại, tôi thấy dáng đi ủ rủ của Trần-vân-Muống. Hắn đang theo anh em khám xong về phía cửa trại. Muốn không được tái khám, như vậy chỉ còn chờ kết quả hình phổi nữa là sẽ biết anh ta « mắt mờ, chân chật » hay không. Dáng đi của Muống làm lũi, không còn thắt thiểu như ban nãy nữa.

Chúng tôi được viên y-sĩ khám tổng quát thật kỹ lưỡng. Trong khi ngồi chờ lượt mình, tôi đã chứng kiến một cảnh giả bệnh ly kỳ :

Một thanh niên giả điếc đã cố ngó ngắt trước những câu hỏi của bác-sĩ. Trông hắn ngắn tò te ngô nghê hết sức. Vốn có kinh nghiệm với thứ « bệnh » bê bối này, viên bác-sĩ đã làm như tự nhiên, nói với đồng nghiệp người cạnh thật nhỏ :

— Cho hắn hoãn một năm.

Mắt thanh niên giả điếc ấy đã sáng lên khi nghe câu nói gần

như thăm thi cửa bác - sĩ. Và như vậy là đủ biết thích giác hắn vẫn chưa tệ. Khi cho hắn ra ngoài, bác-sĩ đã thử lại lần nữa, giả làm rơi sâu chìa khóa thật nhẹ. Vừa bước ra chìa khỏi cửa, nghe tiếng chìa khóa chạm đất thật nhẹ, thanh niên giả điếc ấy đã quay phắt lại quan sát và đưa tay sờ túi. Bấy nhiêu đó đủ tố cáo sự giả dối của hắn.

Khi ở phòng tư khám ra, tôi mặc mồi rã rời, trở về chỗ nghỉ nằm ngó nắng chói chang trên mái tôn đối diện, nghĩ đến người yêu và nhớ vô cùng...



Buổi sáng chủ-nhật trời thật đẹp. Nắng chỉ vừa đủ ấm để làm khô làm sương mỏng trên những lá cây. Tôi trở dậy khi những tiếng ồn ào nỗi lên cùng với một ngày mới đang về,

Trại nhập ngũ giờ này ồn ào, nôn nao khác thường. Mọi người mỗi lòng đều náo nức, mở rộng chờ đợi.

Nhưng có lẽ bồn chồn, nóng nảy nhất là « ông già trốn lính ». Chiều qua, khi nghe gọi đến tên và được bảo là « hiếu súc khỏe, được trả về nguyên quán », « ông già trốn lính » đã mừng húm. Chậm lăm là chiều thứ hai,

ông ta sẽ được trở về với gia đình. Suốt đêm qua tôi mất ngủ vì những câu chuyện không dứt của ông ta.

Người yêu tôi đến thật sớm, Chiếc cổng vừa mở ra cho nhân vào thăm tân binh, nàng đã bước vào trước tiên.

Tôi ngồi trông hàng, nhìn dáng đi của nàng thuở tha trong nắng mai, lòng thấy vui hơn bao giờ. Nàng liếc nhìn về phía đám đông. Tôi tinh nghịch cúi đầu tránh né. Chiếc giỏ màu hồng chĩu nặng trên tay nàng, Tự nhiên tôi thấy thương nàng vô cùng, tôi vội đứng dậy la lớn :

— Tâm ! Tâm ! Đứng yên đó chờ anh !

Nàng nhận ra tôi, nhoen cười bỏ chiếc giỏ xuống đất, chờ đợi. Tôi len qua đám đông, tiến về phía nàng. Đến nơi, tôi đang rộng tay, ôm nàng vào lòng. Có những tiếng huýt gió nổi lên; Tâm ngượng nghịu phản đối. Tôi buông nàng, và chúng tôi đì bên nhau thật chậm, về phía hàng cây, nơi khu tiếp tân.

Trên đường đi, tôi gấp viên Trung-sĩ già miệng đầy răng vàng. Ông ta cho tôi một nụ cười vàng ối thật

duyên dáng, cởi mở. Bỗng nhiên tôi thấy nếu ông ta, khác hẳn mọi ngày, tôi thường nhìn ông ta với một cặp mắt khó chịu. Đáp lại nụ cười vàng ối đó, tôi đã giơ tay chào ông ta một cách nghiêm túc theo kiểu nhà binh.

Tôi đưa người yêu tới gốc một cây bàng non, tàn lá còn quá nhỏ nhưng đủ để che mát cho hai đứa chúng tôi. Tâm bày quà trên một tờ giấy báo trải rộng và chúng tôi ăn một bữa sáng thật ngon, vui. Đang ăn món trán miệng, tôi chợt thấy « ông già trốn linh » đi qua cùng với vợ con. Tôi vẩy tay chào. Và thấy ông ta cười hì hò cả mắt. Tôi nói cho người yêu nghe chuyện « ông già trốn linh » làm nàng cười như nắc nε.

Thời gian trôi quá thật nhanh, nắng đã lên cao chờ chúng tôi ngồi giờ gác nắng đã nhảy múa từ tung, Cùng lúc đó, loa phóng thanh loan báo giờ thăm vtv

sắp chấm dứt « ông già trốn linh » bồng đứa con nhỏ và dẫn vợ ra cổng. Chúng tôi đứng dậy đi theo. Người vợ của « ông già trốn linh » nhận đứa con nhỏ trong tay chồng rồi bước ra. Đứa nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay mẹ nó. « Ông già trốn linh » nhìn vợ con thật đắm đuối. Tôi thấy trên gương mặt buồn vui chen lẫn. Niềm vui vẽ trên môi ông ta nụ cười, và nét buồn kéo dài tia nhìn của ông ta đến man-máu. Vợ con ông ta đã đi khuất sau trạm gác ngoài cổng, ông ta vẫn còn dờ dẫn dõi nhìn theo.

Tôi ngâm nhở câu thơ của Phan Khôi :

*Liếc đưa nhau đi rồi,  
Con mắt còn có đuôi*

Tôi thở dài. Tôi hôn nàng và chúng tôi tạm biệt,



## Những buồn canh khuya

CHU-THỊ NGỌC-XUÂN  
(Đà Nẵng)

Đêm khuya khoắt trong màu hồng của lúa,  
Rất lạnh lung như ánh hỏa châu soi.  
Em nhớ lầm màu xanh thơm hương lúa,  
Mọc yên vui bèn tiếng mẹ ru hời.

Đêm ám ảnh tôi ngọt từng hơi thở,  
Tuổi xuân hồng loang xám vết thương chung  
Việt-Nam hỏi xin đừng cho tôi nhớ,  
Thuở vinh-quang lịch-sử đó kiêu hùng.

Đã lâu lắm không còn nghe đập lúa,  
Không còn đêm nhai bắp ngó trăng cười.  
Tuổi thơ ấu thơm nỗi khoái rỗi săn,  
Tiếng sáo diệu trên nương mạ xanh tươi.

Đã lâu lắm không còn nghe tiếng vồng,  
Kéo-kẹt thầm—oi ! tiếng động quê hương.  
Tuổi con gái trên mặt hồ đóng vàng,  
Chợt tan ra cho em khẽ quay cuồng.

Ôi trí nhớ đậm sầu non nước cũ,  
Ảo tưởng vàng những giọng hát ca dao.  
Đêm xuống thấp đào sâu cơn mất ngủ,  
Tôi rung rinh vang tiếng đập trong đầu.

Thân con gái vẫn buồn canh khuya vắng,  
Trời thanh bình trong trí nhớ mù sương.  
Chợt thức dậy bên cuộc tình đã vắng,  
Nghe lao xao rung khẽ những cơn buồn.

# A

i đặt ra danh từ « chợ đen » nghe hay-hay mình nhỉ ?

— Dịch từ tiếng Pháp ra, « le marché noir ».

— Thế ra chợ đen đã có từ thời Pháp thuộc cơ, hả Minh ?

— Có từ chiến tranh, thì đúng hơn.

Dưới thời tiền-chiến, người Việt-Nam đâu có biết chợ đen là gì. Chợ đen là sản-phẩm của chiến tranh. Hết chiến tranh là hết chợ đen.

— Thế tại sao trong lúc chiến tranh lại có chợ đen ?

— Hễ ở một nơi nào có loạn lạc trầm trọng làm xáo trộn hệ thống kinh tế và thương mãi là có chợ đen, nhất là ở các nước mà thương mãi thịnh-hành và được tổ chức như ở Tây-phương. Một món hàng bị khan hiếm, thì tự nhiên là giá bán của nó tăng lên cao hơn giá thường. Nếu món hàng đó có đa số người dùng, dĩ nhiên sự cung cấp không đủ thỏa mãn cho nhu cầu, đa số người không thể mua được. Lợi dụng tình thế khan hiếm đó, một số nhà buôn đem giấu món hàng cần thiết để tăng giá bán cao hơn, hầu kiếm được nhiều lời hơn. Do đó, người tiêu thụ cần dùng đến món hàng phải

## Mình ơi;



tìm mua nó nơi những người bán lén lút, người mua cũng phải mua lén lút, với một giá rất cao mà họ bắt buộc phải

## MÌNH ƠI !

chấp nhận. Buôn bán ngoài thị trường chính thức như thế gọi là chợ đen.

— Như ở Việt Nam mình, thời xưa làm gì có chợ đen Minh nhỉ ? Mọi cuộc trao đổi hàng hóa thực phẩm bằng tiền bạc đều ở giữa thị trường bách nhụt công khai cần gì phải âm thầm lén lút làm chi.

— Bởi vì thời xưa, thương mãi ở xứ ta rất là giản-dị, nhu cầu của nếp sống dân chúng cũng không phức-tạp như ngày nay. Ta là một xứ theo nông nghiệp, tất cả sản phẩm trong nước có thể cung cấp đầy đủ, có khi dồi dào cho đời sống nhân dân cả nước. Dù trong những lúc có chiến tranh như suốt 10 NĂM Lê-Lợi đánh Tàu, và cả một THẾ KỶ XVIII, XIX, Trịnh-Nguyễn phân tranh, rồi Tây-Sơn Nguyễn-Ánh, gày họa binh đao, chiến cuộc lan rộng khắp ba kỳ: Bắc, Trung, Nam, nhưng đời sống dân chúng Việt - Nam vẫn bình thường, thịt, cá không thiếu thốn, hàng hóa không khan hiếm, lúa gạo dư-giả, than cùi bột bè, thì làm gì có chợ đen.

Ngay ở xã - hội Tày, phuong, họ cũng đánh nhau



liên miên, chiến tranh ác liệt nhưng đời sống kinh tế vẫn giữ mức bình thường, chợ đen không có.

Mãi đến Cách-mạng Pháp 1789

nhất là suốt thời kỳ DIRECTOIRE(1793) chế độ chính trị và xã hội bị đảo lộn, thì chợ đen bắt đầu xuất hiện ở Pháp, nhất là ở Paris. Mà anh đỡ em biết giỏi nào bày đặt ra chợ đen trước nhất ?

— Bọn nhà buôn, chứ còn ai nữa !

— Không. Phái phụ nữ đi tiên phong, mà lần đầu tiên người ta got bằng Danh từ « femmes D'affaires » những người đàn bà « làm áp-phe ». Nhà văn sĩ triết học JEAN JACQUES ROUSSEAU ở thế hệ trước đó đã đề cao phụ nữ Pháp, và khen ngợi họ trong đủ các chacracteres « làm an » mới của « phái đẹp » là nghề « chạy áp-phe » giữa tình trạng kinh tế hỗn độn của Pháp khan hiếm

## MÌNH ƠI !

các thực phẩm do cách mạng 1789 gây ra, các bà các cô nghĩ ra cách buôn bán CHỢ ĐEN để có tiền mua sắm đồ trang điểm. Lợi dụng minh là « phái đẹp » khỏi bị các « đồng chí công dân » cảnh sát khám xét trong người, các bà, các cô tha hồ giấu lén các món thực phẩm và hàng hóa khan hiếm... để bán với giá thật cao cho những người cần mua.

— Họ giấu ở đâu hả Minh ?

— Em cũng đoán biết chứ, các bà ấy giấu trong xác, trong bóp, dưới áo, dưới jupe, trong ngure, v.v... Và chợ đen của họ trở thành một cái « mode » rất thịnh hành.

Một tờ báo xuất bản dưới thời Cách mạng, tờ « Censeur des Journaux » có kè đại khai nhiều chuyện lý thú. Người đàn bà nào có thai, đi uể-oải ở công viên Bastille, gặp một người đàn ông có vẻ sang trọng. Bà đến gần khẽ hỏi ; « Ông có cần dùng bơ không ? » Người đàn ông lẽ phép nhưng vui vẻ : « Ô, thưa bà, hai tháng nay tôi kiếm mua một hộp bơ mà không có. Tôi thèm bơ muốn chết được ! » Người đàn bà liền móc trong

cái bụng chừa ra một hộp bơ trao nhanh cho ông khách lạ. Khách thèm bơ cười hiếp mắt, hốt trong túi ra một nắm tiền louis trả cho bà và ríu rít cảm ơn bà. Dĩ nhiên, ông trả một giá mắc hơn 3 lần giá thường. Bà kia đi rão một vòng, về đến nhà thì cái bụng đã lép xẹp. Té ra cái « thai » của bà chứa đầy những hộp bơ, để bán chợ đen !



Nghe ông Tú kể chuyện, bà Tú cười ngất ;

— Minh ơi, lính cảnh sát không thấy sao ?

— Ở một kinh đô nịnh đầm như Paris. Cảnh sát không dám tò mò dòm ngó những hành động của Phụ nữ, nhất là của một bà mang bầu ! Vì thế nên các bà « làm áp phe » mang toàn những cái bầu đựng bơ, sữa, phó mát, nho, póm, cà gá vịt là những món mà dân Paris đang khao khát. Có lần tại chợ Trung Ương người ta thấy từ trong cái bụng bụ của một bà quý phái

## MÌNH ƠI !

bay ra một con ngỗng, mà ở tại chợ đã lâu người ta kiểm mua không có. Cảnh sát ngạc nhiên ngó bà chạy theo bắt con ngỗng, nhưng anh ta mỉm cười, không nói gì. Vì tính lịch sự nịnh đầm, không muốn làm phiền lòng người phái đẹp !

Bà Tú cười :

— Đề rồi em cũng phải giả làm đầm bà chưa mang vài trăm hộp pháo trong bụng để đi bán chợ đen trong tháng gần Tết, Minh nhé ?

Ông Tú quẹt lửa hút thuốc :

— Coi chừng, kẻo cảnh sát tưởng em mang lựu đạn hay plastic đấy. Cảnh Sát đời nay tinh ranh lắm. Họ bắt thẳng tay, chứ họ không nịnh đầm đâu, nghe em !

— Sắc mấy mà dám mò đến cái bụng của em. Em mang theo hộp quẹt, nếu họ vô pnép dám

lục soát cái bụng em thì ém đốt pháo nổ tan hoang rồi em chạy, chờ bộ !

Bà Tú hỏi tiếp :

— Minh ơi, rồi sao nữa, Minh ? Chợ đen ở Việt nam ta có từ hồi nào ?

— Từ thời Nhật chiếm xí ta. Chợ đen có nguyên nhân, hậu quả của chiến tranh :

1) Hàng hóa nhập cảng không được, hoặc bị hạn chế.

2) Sản xuất bị đình trệ, không đầy đủ cho nhu cầu trong xí.

3) Bọn giàn thương đồng lõa với các kẻ tham nhũng.

4) Một số lượng quan trọng các sản phẩm hoặc hàng hóa nhập cảng bị quân chiếm đóng sử dụng,

THỨ NHẤT, từ khi Nhật chiếm đóng Đông Dương, và chiến



tranh Thái Bình Dương trở nên quyết liệt, nước ta bị cô lập hoàn toàn về kinh tế. Túi bé các nước Tây - phương không đến được, trong nước thiếu hết các thực phẩm và vật dụng mà trước chiến tranh nước ta nhập cảng rất nhiều: nhất là thuốc men, và dụng cụ, máy móc, tờ lụa. Rất nhiều món cần thiết đều phải mua chợ đen, như các loại thuốc Tây: quinine, quinacrine, Bévéline, Dagénan, và giấy in, bột mì, sữa hộp, v.v... Những người giàu muôn có các thứ này, đều phải mua chợ đen. Quang đại quân chúng nhân dân đành phải dùng hàng nội hóa, (đồ local) vừa xấu, vừa đắt tiền.

THỨ HAI, sản xuất bị đình trệ, vì thiếu dụng cụ, thiếu nguyên liệu. Lúc bấy giờ dân ta chưa bị bắt đi quân dịch nên nhân công trai tráng còn nhiều, các thôn quê còh hoàn toàn an ninh, nhưng ảnh hưởng chiến tranh

Nhật Mỹ tràn lan khắp nước ta, phần bị bom đạn, phần bị hạn chế trên nhiều phương diện, nên các hoạt động kinh tế cũng bị trở ngại một phần lớn.

THỨ BA, bọn gian thương Hoa Kiều và Việt Nam đồng lõa với các cơ quan quân sự Nhật và Pháp, các hành chánh dân sự Pháp và Việt, tha hồ thao túng trên thị trường. Dân chúng Việt Nam bị mắc kẹt trong guồng máy kinh tế chiến tranh, không có phương tiện sống đầy đủ. Chợ đen hoành hành khắp các thành phố, ảnh hưởng rất tai hại đến các tầng lớp đồng bào.

THỨ TƯ, nước ta bị hai quân đội ngoại quốc chiếm đóng, cả hai đều tranh giành làm chủ tình hình: Pháp và Nhật.

Hàng tháng, xứ ta phải cung cấp một số gạo rất lớn cho Quân đội Nhật. Họ mua gạo với một giá rất rẻ. Đồng thời chính phủ



thuộc địa ở Đông Dương cũng mua gạo, với giá rẻ rẽ, giấu trong các kho dự trữ của quân đội để chuẩn bị đối phó với một cuộc đổ bộ của Anh-Mỹ mà người ta mong chờ, hoặc lo sợ. Do đó mà dân ta thiếu gạo ăn, và bọn gian thương ác ôn Việt-Hoa lại lợi dụng tình hình khan hiếm lúa gạo để bán gạo chợ đen cho dân chúng. Nạn chết đói khủng khiếp rất bi thảm của dân nghèo miền Bắc trong thời kỳ đó chính là hậu quả không tránh được của chiến tranh và Chợ đen lúa gạo.

Bọn buôn bán Chợ đen làm giàu nhờ chiến tranh là lẽ tất nhiên.

Lại có một hạng người trung lưu, có chút ít vốn, cũng lợi dụng chiến tranh, hoạt động dễ dàng trên thị trường Chợ đen, và trở nên giàu có bạc muôn, bạc triệu. Đó là những kẻ « tân đại phú », — les nouveaux riches — xay lâu dài trên xương máu.

— Minh ơi, chính quyền đương thời không có những biện pháp diệt trừ Chợ đen hay sao?

Ông Tú cười :

— Diệt trừ? Có chứ em. Nhưng nạn nhân các cuộc trừng phạt ấy là những kẻ khốn khổ hạ tầng, còn bọn chóp bu Chợ đen thì luôn luôn được che chở, vì chúng là những đồng lõa có thế lực với những cấp thẩm quyền có liên hệ.

Thí dụ như Chợ đen vé số kiến thiết. Một cô ả bán lẻ vé số, 12đ. thay vì 10đ. hoặc 22đ. thay vì 20đ. bị cảnh sát bắt, bị đưa ra tòa, bị nhốt vô khán. Nhưng bọn thầu vé số ở trên tột đỉnh, lời bạc triệu, bạc tỷ nhờ Chợ đen vé số, thi vẫn đi phây phây trong xe hơi Mỹ, có ai bắt họ đâu.

— Tại sao vậy, Minh?

— Tại họ đã có « ăn chịu » với các cấp chính quyền nào đó, và sự đồng lõa của họ là một thế cho họ hoàn toàn được che chở



MÌNH ƠI !

khỏi bị phiền phức với Luật pháp

Em nhớ như dường thời Ngô-  
đinh-Điêm, ông Tông - thống ký  
sắc lệnh, xử tử kẻ bán Chợ đèn  
về số, nhưng bọn tỷ phú, trùm  
Chợ đèn yé số có bao giờ bị mất  
đầu không ? Trái lại, một bà lão  
ngheo khốn bán vé Chợ đèn 1  
đồng bạc thì bị xô khiam Chí  
Hòa.

Bà Tú :

— Cũng như nếu có ông **bụt** hơn  
ăn Koi kô và thút két hàng triệu,  
hang triệu thì không hề hấn gì,  
eòn một chú lính cảnh sát lấy vài

ba chục, một trăm, của một tài  
xế taxi phạm lỗi, lở bị bắt được  
thì bị ủ tò, Minh hé !

— Đại khái thế, đời, là khỉ ríu  
đó !

— Sang năm là Năm con Khỉ,  
hả Minh ?

— Ủ.

— Chắc Năm con khỉ sẽ còn  
nhiều chuyện khỉ nữa, Minh hỉ

— Đại khái thế.



Học anh-văn mau tiến, không gì hơn đọc

### SONG-NGỮ CỦA LƯU-BẮNG

sách dịch kèm theo nguyên-văn và có chú-thích những chữ khó

Giá bình dân 18 đ,

Đã ra 6 quyển. Quyển chót

### Côi Cút Đường Đời

(DAVID COPPER, FIELD)

— đọc say mê, cảm động, hứng thú. Sách SONG-NGỮ giúp  
bạn vừa thưởng thức danh-tác, vừa học thêm chữ khó.



# thu hiền

► Truyện dài

□ Phan-Thi Thu-Mai

(tiếp theo số 204)

Băng chứng là cô đã treo bức  
tranh này một cách đúng chỗ.  
Không treo chính inh giữa nhà,  
cũng không treo ngay cửa đi  
vào như mọi người thường làm.  
Mà cô treo ngay trên cửa sổ  
cạnh bàn viết. Trên bàn viết lại  
có một bình hoa. Bình hoa thuộc  
loại rẻ tiền, nhưng nhỡ cành hoa  
hồng trắng cầm vào nêng trông  
dễ thương chứ không thô kitch.  
Đang miên man nghĩ ngợi, Hùng  
chợt nghe tiếng reo vui của một  
cô gái :

— Má ơi ! Cỏ di Tám lại thăm  
Má nè Má.

Nghe tiếng cô gái, Hùng chợt  
cau mày. Tiếng nói có vẻ quen  
quen. Tò mò, Hùng ngồi dậy, đến  
đầu cầu thang nhìn xuống. Hùng  
chỉ thấy một cô gái mặt áo dài  
tim nhưng chỉ thấy phần sau

thôi. Cô quay mặt ra trước nên  
Hùng không thấy mặt. Hùng  
đoán cô này có lẽ là em gái đỡ  
đầu của Tuyên ? Dáng cô thanh  
thanh, nhỏ nhõ. Hùng nghĩ  
chắc cô ta đẹp lắm ! Chợt cô  
gái quay lại nhìn lên gác, Hùng  
hoảng hồn thật lùi vào trong.  
Nhưng Hùng cũng kịp nhìn  
được mặt cô gái. Vừa thấy mặt  
cô, Hùng suýt la lên. Trời ơi !  
Một sự không ngờ. Cô gái ấy  
chính là Hiền, người con gái  
mà Hùng trộm nhớ thương  
hơn một tháng nay. Hùng sững  
sờng đến phát điên lên được.  
Anh muốn chạy xuống ôm chầm  
lấy Hiền. Đặt lên môi Hiền hàng  
vạn chiếc hôn, để thỏa lòng  
mong nhớ. Và nói cho Hiền biết  
lòng anh nhớ thương Hiền. Hùng  
muốn chạy bay xuống gác nhưng

chân anh như bị chôn chặt dưới sàn gác, anh chỉ kêu lên được một kinh ngạc pha lẫn vui mừng :

— Hiền.

Hiền thoáng ngạc nhiên khi thấy Hùng đứng trên gác, nàng gật đầu chào anh rồi chạy mất. Hùng thầm thở nhìn theo Hiền. Hùng nghe lòng lâng lâng sung sướng, trên đời này chắc không ai sung sướng bằng Hùng ? Hùng muốn la, muốn hé tay thiên hạ biết mình đang vui mừng. Hùng còn đang ngây ngất với cảm giác sung sướng thì nghe tiếng Tuyên nói bô bô dưới nhà. Lát sau Tuyên gọi Hùng àm ý.

— Hùng ơi ! xuống ăn cơm mày, thằng quỉ ? Ngủ rồi à ?

Hùng đâm lúng túng xuống gặp Hiền ? Hùng có cảm tưởng là cô đâu được cha mẹ chồng gọi ra trình diện với họ hàng nhà chồng, anh bước xuống gác với khuôn mặt bẩn lèn như con gai. Tuyên dẫn Hùng đến giới thiệu với Di Tử. Di Tử nhìn Hùng cười hiền lành, Di nói :

— Cháu cứ coi Di như Di của cháu, đừng ngại gì hết. Thằng

Tuyên đây, Di coi nó như con vây. Nhà mình nghèo, ăn rau, ăn mắm, cháu ăn cực được không ?

Hùng lắc đầu lia lịa :

— Dạ, Di đừng nói vậy tội nghiệp cháu.

Di Tư cười hiền hoà :

— Cháu ngồi chơi, chút nữa ăn cơm. con Hiền nó đang đợi ở dưới đó.

Hùng ngượng ngập ngồi xuống ghế. Mắt anh cứ chăm chú nhìn xuống bếp, Hiền từ dưới đi lên, tay bưng mâm cơm. Nàng đặt mâm xuống bàn, rồi lặng lẽ đi xuống bếp. Hùng nhìn Hiền như ngày như đại. Anh mơ trớn sau này anh và Hiền sống chung trong một căn nhà nhỏ. Ngày hai buổi anh đi làm. Hiền ở nhà lo cơm nước, thu dọn nhà cửa. Những ngày nghỉ, anh sẽ chở Hiền trên chiếc vespa về các vùng quê ngắm cảnh. Ôi ! Cuộc đời như vậy đẹp và nên thơ biết bao. Hiền ơi ! Hiền có biết niềm ước mơ của Hùng không ? Hiền có mơ ước như Hùng chăng ?

— Mời cậu dùng cơm à !

Tiếng Hiền nhỏ nhẹ mời. Hùng ấp úng.

— Dạ...

Tuyên gật...

với cháu. Hiền gọi nó bằng anh. Thằng Hùng gọi Hiền là Hiền, đừng có lầm chuyện. Hiền có quen với Hùng hôm còn làm ở nhà bà Tân chứ ?

Hiền dạ ngoan.

— Dạ !

Hùng sung sướng ngồi lên mâm cơm. Bữa cơm chỉ vốn vẹn có tô canh rau, một đĩa cá chiên, một chén nước mắm, một đĩa đậu xào tôm. Món ăn tầm thường, nhưng Hùng ăn ngon như chưa ăn bữa cơm nào ngon như vậy. Hùng cứ len lén nhìn Hiền. Giữa bữa ăn, Tuyên hỏi Hải :

— Sao hôm đó Hải bị mấy Bác bỏ bót vậy ?

Hải khua tay cười phẫn trần :

— Anh xem ! em có làm gì đâu ? May thằng bạn em, tụi nó làm rồi mấy ông bắt luôn minh. May mà mấy thằng ấy nó nhận tội. Không thì em cũng bị ra tòa.

Tuyên cau mày :

— Mà tụi nó làm cái gì vậy ?

Hải lẩm lét nhìn Hiền. Nó nói nhỏ :

— Tụi nó hô hào bài khóa để phản đối chính phủ. Em nào có tham gia ? Tại mấy ông bắt chử em đâu có làm gì ?

Tuyên gật gù :

— Em còn nhỏ. Nên lo học hành; đừng có bày đặt nghe lời bọn nó. Không ai cấm em theo lý tưởng của em, nhưng em còn nhỏ, chưa biết nhận xét đâu. Nếu muốn làm thì ráng chờ vài năm nữa.

Hiền cười lắc đầu :

— Anh đừng xúi nó làm chính trị anh ơi ! Nó dốt như bò ấy mà làm chính trị với chính em !

Hải trợn mắt :

— Chị khi em hoài ! Chị súc mày mà biết làm chính trị ?

Di Tư rầy Hải :

— Hải ! Con không được hôn với chị nhé chưa ?

— Hải, cúi mặt !

Tuyên đưa chén cho Hiền xó cơm và hỏi :

— Minh hôm nay nó có đến đây không Hiền ?

Hiền lắc đầu nhẹ nhẽ :

— Không anh à ! anh ấy đi dạy rồi. Dạy về anh ấy chui đầu vào vũng, cả tuần anh không lại

— Cậu đây một lần nào cả?

Tuyên trêu Hiền :

— Hiền nhớ lầm phải không?

Hiền cúi mặt lắp bắp chống chế :

— Anh chỉ có nói!

Nghe lời đối đáp giữa Tuyên và Hiền. Hùng chết điếng trong lòng. Hiền là gì của Minh? Hùng chợt nhớ lại lời nói của Tuyên hôm nào. Em gái đỡ đầu của tao là vợ chưa cưới của thằng Minh. Trời ơi! Lẽ nào lại như thế? Chén cơm Hùng mới ăn nghe ngon đây mà bây giờ như ăn phải đá, miếng cơm như nắm cứng ở cổ Hùng. Hết nhìn Hiền, lại nhìn Tuyên, nhìn Hải, nhìn Di Tư. Có ai hiểu nỗi lòng của Hùng đâu? Tất cả đều ăn uống ngon lành. Hiền ơi! Sao Hiền vô tình như vậy hả Hiền?

Ăn hết chén cơm, Hùng buông đùa đứng dậy.

Di Tư ân cần hỏi Hùng :

— Sao cháu ăn ít vậy? Ăn cực không quen hả?

Hùng lắc đầu lia lịa, anh kiém cớ nói dối :

— Dạ! tại lúc chiều cháu ăn phở nên bây giờ còn no.

Hiền mím cười nhìn Hùng :

— Tại cậu ấy chê đồ ăn không ngon đấy chứ.

Tuyên rầy Hiền.

— Sao em cứ gọi Hùng bằng cậu mãi như vậy? Hãy gọi Hùng bằng anh nghe chua?

— Dạ!

Hùng thẳng bước lên gác. Đặt mình lên giường. Anh gục mặt xuống gối. Tình yêu. Tình yêu là cái gì mà nó làm cho mình khổ và đau đớn như thế này? Ai xui cho mình gấp gáp nàng làm gì? Tại sao nàng không là người yêu của một người khác mà lại là của Minh? Tình yêu nó đến với mình thật đẹp nhưng nó kết thúc cũng thật đau thương. Hết rồi! Bao nhiêu mộng đẹp minh xây đều là lâu dài xây trên cát biển.

Thượng đế ơi! Từ ngày mở mắt chào đời đến giờ. Tôi là kẻ cô đơn nhất trên đời. Tôi không có một tình thương nào ngoài tình thương của mẹ. Vui một mình tôi chịu. Tôi không có ai sót chia cả. Suốt đời, tôi sẽ là kẻ mãi mãi cô đơn. Cuộc sống với tôi không có gì đáng yêu, đáng mến. Với tôi. Cuộc đời là

một địa ngục. Không bao giờ có thiên đường trong địa ngục nếu không có Hiền. Không có người mình mến yêu. Đối tượng của tôi xay mơ là Hiền. Nhưng đối tượng ấy bây giờ đã ra đi vĩnh viễn, không quay mặt lại. Tôi sẽ không bao giờ được ở trong căn nhà nhỏ với nàng. Chiếc vespa mơ ước sẽ không có nàng ngồi đằng sau để tôi chở nàng về vùng quê ngắm cảnh. Tất cả giấc mơ của tôi đều không bao giờ có và thành sự thật. Đã bảo là giấc mơ kia mà. Mơ thì làm sao thành sự thật được? Tình yêu là một bức tranh tuyệt tác đủ màu sắc, mà cũng có thể là một bức tranh toàn màu đen. Tình yêu đem đến cho người tiếp nhận sự yêu đời, vui sống, nhưng có khi cũng đem lại sự đau buồn cả chán nản. Tình yêu là một vật không có gương mặt.

Giữa lúc những ý tưởng đau buồn, chán nản kéo đến. Một nhiên hình ảnh hiền hòa nhân hậu của mẹ hiện ra trong trí Hùng. Hình ảnh mẹ là viên thuốc

hỏi sinh nhiệm mẫu hơn bao giờ hết. Hùng chấp tay lại, nói nho nhỏ :

— Làm người nào phải chỉ sống cho tình yêu thôi phải không mẹ? Còn biết bao nhiêu việc con phải làm. Nhưng mẹ ơi! Con là con người. Con không phải là thánh. Con không thể sống cô đơn mãi được mẹ ạ. Mẹ hãy giúp con, Hãy an ủi con. Hãy cho con có đủ can đảm để vượt qua bao đau khổ mà cuộc đời đã dành riêng cho con.

Tuyên lèn gác từ lâu. Anh ngạc nhiên khi thấy cử chỉ của Hùng. Anh ngồi xuống cạnh Hùng ân cần hỏi :

— Hùng! Mày làm sao thế? Hùng dỗi bạn :

— Tao hơi khó chịu. Mày chưa đi làm à?

— Đi bây giờ. Mày đi dạy không?

(còn nữa)

## NHÂN TIN

Ban THOẠI-ĐÌNH-NGUYỄN  
62, Ngõ-Quyên, Quang-Ngãi.

Chúng tôi có nhận được thư báo đàm nhưng không có bưu phiếu.

P.T.



Vị các chứng đau nhức  
và cảm cúm.  
CÓ BẢN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY

# Thơ Lên Ruột

Diệu-Huyền

## I) Hạ-viện Mỹ diệt chuột

Tin các báo: Hạ Nghị viện Hoa-Kỳ vừa chấp-nhận một  
ngân khoản 40 triệu Mỹ kim dành cho công tác DIỆT TRÙ LOÀI  
**CHUỘT**

*Chịu chơi, Hạ viện Hoa-Kỳ*

*Dành 40 triệu để giết chuột.*

*Chết cha lũ chuột xúi Yang-ki,*

*Từ nay lớn bé bị giết tuốt!*

*Chuột lắc, chuột cống, chuột chù,*

*Trong các kho hàng, các ống cống.*

*Nếu không nhanh chân lo di cư*

*Thì sẽ gút-bại cái mạng sống,*

*Nhưng chuột Hoa-Kỳ chẳng bao lăm,*

*Diệt trừ hết chuột chẳng mấy mồng.*

*Giỏi giết hết được chuột Việt-Nam*

*Thì mới đáng khen là anh dũng.*

*Ồ chuột Việt-Nam loạn xà ngầu*

*Chuột bố, chuột con, chuột chồng, chuột vợ,*

*Chuột khoét công sở, binh-dinh nhà-lầu*

*Chuột gặm đồ-la chuột-nhai viện-tro.*

*Chuột xây đắp ồ, chuột ở túm lum  
Một chuột đẻ ra năm ba bảy chuột  
Có chuột mỏ dài, có chuột lưng khum.  
Có chuột chánh tông, chuột lai ngoại quốc.*

*Chuột lắc nhỏ con chỉ gặm xi xăng  
Hột gạo, hột mè, vài ba miếng giấy,  
Mắt mũi vụng-về, chạy kiếm lăng xăng  
Cho nên thỉnh thoảng tham lam mắc bẫy*

*Nhưng loài chuột chù, chuột cống, chuột hôi  
Mắt bụi tai to, mèo còn phải sợ!  
Chuột đó tham ăn, đục khoét, ôi thôi  
Vườn tược tan hoang, cầu cống đồ vở*

*Đó ai diệt hết loài chuột này a!*

*Càng tốn đồ la, càng no-nê chuột*

*Chuột cười chuột nhảy, chuột mùa, chuột ca  
« Đô-la, mi tiêu fa »*

*« Đô-la mi tiêu fa »*

*Là bài ca-vũ chuột!*

DIỆU-HUYỀN

## 2) Đi xem hát bội

(Kinh tặng cô Diệu-Huyền)

*Hé mở màn nhung: một lũ người  
Mắt lồi, râu rậm, tướng đười ươi  
Người làm tôi nịnh đi vira hé  
Kẻ giả quan liêu bước nối đuôi.  
Đội mũ mang hia: oai lâm liệt  
Không hài, chẳng nón, giống thằng bư.  
Còn đèn, còn đuốc: còn la lối  
Chẳng biết dở hay; ôi thời đời!*

MAI-VINH (GSVL)

Ông bạn đọc Mai Vinh có nhã ý tặng Diệu Huyền bài thơ trên và kèm theo thư ngỏ ý muốn Diệu Huyền họa choi. Huyền xin chịu ý ông bạn đọc, và nguệch ngoạc dặm ba vần con cốc như sau đây :

*Đóng nghẹt người xem một lũ người.  
Nhảy quanh sân khấu giống đười ươi  
Râu ria chải chuốt càng trơ mắt  
Áo mao rền rang vẫn ló đuôi.  
Sau trường, giọng đòn nghe lạ lạ.  
Trước màn, điệu múa thay vui vui  
Xem chơi k uây khỏa vài a..h vây,  
Mãn cuộc còn vang một tiếng cười*

DIỆU-HUYỀN

Nhân làm xong bài thơ con-cóc trên dây, sẵn ngồi bút còn thám mực, Huyền cao-hứng làm luộn bài thơ éch-nhai. Cũng tại Diệu Huyền ở chỗ bùn sinh, bị mùa mưa nước ngập, éch nhái kêu inh ỏi suốt đêm. Huyền ngủ không được, ngồi dưới ánh đèn cầy làm thơ « Éch Nhái ». Xin mời ông bạn Mai - Vinh ở xóm nào đó, và mời cả làng, ai muốn họa thơ Huyền chơi cho qua đêm không ngủ, thì Huyền tui rất hoan nghinh. Thơ rằng :

## **ÉCH NHÁI**

Một bầy éch nhái, tiếng oang-oang,  
Đêm tối kêu inh, dậy xóm làng.  
Được dịp mưa rào, bơi lũ lượt,  
Thừa con nước ngập, nhảy nghênh ngang.  
Chàng-hiu thấp cẳng ưa phe phẩy,  
Nòng-nọc đứt đuôi cũng rộn-ràng.  
Lũ bé quăng chơi hòn đá cuội,  
Ha ! Ha ! Bầy nhái thót vó hang !

DIÊU-HUYỀN



\* Của Ô. Lương-trọng-Minh, Giáo sư Bồ-Đề, Qui-nhơn.

## Phò-Thông về chậm

- Mỗi kỳ về chậm **7 ngày** thôi
  - Tháp thóm bắn khoán đứng lại ngồi.  
Bán sách cò hàng : « *chỉ lợ rứa ? !* »  
Nhìn nbau ngờ ngác chỉ buông xuôi !
  - « Lý do kỹ thuật » phải không cò ?  
Điện cúp hụt hơi máy hết rồ ?  
Giấy bán chyre đèn đời chó má  
Nhà văn ôm hận giữa Sai-dô ?
  - Hay là Nguyễn-Vỹ tiên sanh đấy  
Nũng nịu yêu đương ả Diệu-Huyền  
Bị bắt quả tang tình vịt lộn  
Cùng cò hàng xóm uýnh huyên thuyên ?

## THƯ BẠN ĐỌC

● Phổ-Thông vì thế mà ra trễ.  
Bạn đọc chờ mong đừng lại ngồi  
Biết hỏi ai chờ ? Nhờ cánh nhận  
Hỏi về Huyền-nữ, đáp giùm tôi

L.T.M.

- \* Nhắn ra ngoài nở một đôi lời  
Vịt lộn uýnh nhau, khéo nói chơi !  
Gắn bó 10 năm chàng với thiếp,  
Để gì vấp phải hủ tương rơi !
- \* Phổ-Thông ra trễ một đôi ngày  
Tại máy nhà in trực trặc hoài  
Tại điện khi rờ khi tắt ngầm  
Tại là đúc chữ cháy lai - rai
- \* Tại kip ty-pô gặp bất ngờ  
Tại vi 19 tuổi trai tơ  
Máy chàng bị tóm đi quân dịch.  
Mà Bộ Quốc-phòng chẳng chịu ngo
- \* Tại còn lầm chuyện tức lảng nhăng  
Tại dễ như chơi hóa nhọc nhăng,  
Tại giấy chờ hoài, đường bị kẹt,  
Tại bia đưa trễ, biết mần răng ?
- \* Thôi, tại chi chi cũng trễ rồi  
Chi chi cũng tại lão Trời thôi  
Thương nhau, bạn đọc, xin thông cảm.  
Muôn tạ mươi phương quý báu ơi !

D.H,

\* của bạn Lê-thanh-Son, 581 Witten Annen Diester  
Wegstrasse 4 W. Deutschland (Tây Đức)

... Cháu là một Sinh viên du học ở Đức, xa quê hương từ tháng 10 năm ngoái. Cháu xuất thân ở trường Trung - Học Kỹ Thuật Cao-Thắng và được cấp học bổng sang đây học.

## THƯ BẠN ĐỌC

Từ lâu cháu vẫn ít nhận được những tạp chí Văn-chương của nước nhà để đọc trong những giờ giải trí với mục đích tìm hiểu sự tiến bộ văn-hóa của nước ta.

Hôm rìa, cháu có gặp một bạn sinh viên ở Dortmund và được đọc ở nhà anh cuốn Phổ-Thông, kỷ niệm đệ thập chu niên, dưới sự điều khiển của Bác. Cháu vui mừng hết sức.

Lúc ở Saigon, cháu vẫn thường đọc Phổ-Thông.

Cháu muốn như thế này, cháu sẽ gửi về cho Bác những tạp chí Khoa-học hay văn-chương ở bên này, và ngược lại cháu mong mỗi bản guyệt chau nhận được Phổ-Thông của Bác. Bác đồng ý ?

Cháu mong được Bác giới thiệu với vài người bạn muốn trao đổi Đức-Ngữ hay những tin tức về học vấn chẳng hạn...

Xin Bác nhận nơi đây lòng kính mến và mong tin Bác.

Kính  
cháu LÊ THANH SON

Lời Tòa Soạn.— Đồng ý về vụ gửi Phổ thông.

Bạn đọc muốn viết thư liên lạc với bạn Thanh Sơn, xin theo địa chỉ trên.

### Chúc mừng Phổ Thông mươi tuổi

GHÚC đang mươi năm tập Phổ-Thông,  
MỪNG cho tạp-chí vĩnh như đồng.  
VĂN-dàn vang tiếng Trung, Nam, Bắc,  
HÓA-phẩm lừng danh khắp Tây Đông.  
PHỔ cập văn chương giòng lạc-Việt,  
THÔNG tri sử sách giống Tiên-Rồng,  
MUỜI năm trải kiếp con tằm nhã,  
TUỔI thọ ngàn thu nhé, Phổ-Thông !

Đại Úy Đặng văn Tri  
KBC 6082

### Mừng Tạp-Chí Phồ-Thông mười tuổi

Sản có đôi cây bút tuyệt phàm  
Gây tình đọc giả suốt muôn năm  
MINH OI. giảng lại đời kinh lịch  
LỘI NGƯỢC, ngưng luôn cuộc tiểu đàm  
Câu chuyện THU VỀ sầu thế sự  
Vần thơ Lên RUỘT Khoái nhân tâm  
CHÀNG TRAI ĐẤT VIỆT, chưa xong nợ  
Chén rượu sang canh rút ruột tằm

— Ngô-Diêu — Nha-Trang —

\* Của ông Nguyễn-kim-Anh Trúc Phong

... Được đọc bài « Cảm nghĩ » của Tiên sinh và luôn bài  
« Cung Hạ Phồ-Thông đệ thập niên » của Cụ Song Thu kính mến...

Hai thi từ nhóm lên, đi vào tôi một truyền cảm sâu xa và linh động.

Tôi mạo muội « Hoa nguyên vận , thể thơ của cụ Song-Thu (Hán văn) mà ý thơ lại đặc biệt hướng về Tiên sinh và P.T tap chí.



### (Dịch âm)

*Phồ-Thông tạp chí Thập kỷ niên cẩm tác*

Chung kiết duyên tình, lịch thập niên  
« phồ thông tạp chí » dũng xung tiền  
Cuồng phong, loạn vũ, kiên tâm chí  
Học hải, văn làm, cừu bồn nguyên  
Trúc án hưởng ngưng, thích khi hợp  
Lan đài khí hóa, vị hương truyền  
« Bạch nga » triền dực trùi g dương ngoại  
Âm hưởng xuyên vân, lộng bích thiên

Trúc Phong Lu  
KIẾN-HÒA

\* Thư bạn đọc mừng Phổ-Thông năm thứ 10  
của quý bạn:

- An-giang cư-sĩ, Trần-hưng-đạo HUẾ
  - Đạo Vi, quận Lấp Vò, Sa-dec
  - Ngọc-Lợi, Mỹ Tho
  - Trần-phước-Ký, Thốt-Nốt,
  - Cư sĩ giác ngạn, Bình đại,
  - Trần-quốc-Trân, Cao-Lãnh,
  - Trần-thúc-Nghiệp, Paris
  - Lê thị Hồng-Lĩnh, Jenève
  - Phạm hữu Long, Sài-gon.
  - Lê kim Thạch, Quảng-trị,
  - Tuyết Thanh N.S, Cà-mau,
  - Hà-Tuấn-Anh, (Nữ dược sư Việt-Hoa Saigon)
  - Lê-B.-giác, Connecticut, Mỹ.

và nhiều bạn đọc thân ái xa gần gởi về những bài thơ rất hay

## THƯ BẠN ĐỌC

mừng Phồ thông tạp chí kỷ-niệm năm thứ 10, tiếc rằng chúng tôi không thể đăng hết được. Xin quý bạn lượng tình tha thứ.

Chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý bạn lời cảm tạ chân thành rất cảm động của chúng tôi.

Thân ái,  
PHỒ-THÔNG TẠP-CHÍ

## Sách, Báo mới

### \* Lệnh-den

Thi phẩm của TÔ-GIANG, nhà thơ Hải-quân. Bốn câu thơ đề nơi trang đầu có thể tiêu biểu tất cả ý thơ gói ghém trong 40 bài :

Đời tôi dẫu trải nhiều mưa gió  
Đau quản đường xa bước gấp-ghẽnh  
Như một con tàu muôn bão-tổ  
Vẫn còn say mãi kiếp lệnh-den

Tác-giả xuất-bản,

### ● Chân dung tình yêu

Truyện dài của VIỆT CHƯƠNG. Theo lời giới thiệu, tác giả là «một ngòi bút sinh-lực hoa niên của miền Hoành-Linh Anh-Kiệt và cả làng Thủ-Ngọa ở Quảng Bình...»

### \* Vòng huyền bí

(The Turn of the Serew)

Tác giả = Henry James

Dịch giả = Hiền Phong Ấn bản Anh-Việt đối chiếu. Nhà X.B Lê-bá-Kông, Ziên-Hồng, Sài-gòn

## TIN MỪNG

Dược hồng thiếp báo tin mừng của cậu mợ PHAN-DÌNH-LƯƠNG sẽ cử hành lễ thành hôn cho em

**PHAN - VĂN - LONG** trưởng nam,  
đẹp duyên cùng cô

**NGUYỄN - KIM - LOAN** trưởng nữ  
của ông bà NGUYỄN - VĂN - CUNG vào ngày 10-12-1967.

Cháu kính lời cầu chúc hai họ vui vầy và thơ đề chúc hai emi đẹp duyên cầm sắt :



Xe Loan gấp bội trước duyên rồng  
Mượn một vần thơ tặng chú Long  
Bè ái thuyền hoa dâng nhụy trắng  
Ngồn yêu ánh nguyệt dệt tờ hồng  
Vui vầy cá nuroe trao cầm sắt  
Thỏa nguyện phu thê buộc giải đồng  
Cốt-nhục tâm giao tròn đạo nghĩa  
Quỳnh hương vĩnh-phúc thăm men nồng

**PHAN - THẠCH - UYỀN**  
**THẠCH-KHÈ**

## Gần đến kinh kỳ,

Bàn thần đã dược, hay là đang hành kinh mà đau bụng, uống Lôi Công Hoàn « ÔNG TIÊN ». Hồi các tiệm thuốc Hoa-Việt Saigon 228 Lê-thánh-Tôn. Nhà thuốc « Ông Tiên » Phú-Lâm Cholon K.N.BYT. số 1 — 9-5-63

## Phong ngứa,

Ghé chốc, lở lít, gai tới đâu lan tới đó  
không phải thoa phết sờ sài ngoài da mà  
hết, uống Giải Phong Sát-Độc-Hoàn « ÔNG TIÊN »,  
30 năm sáng lập. Hồi các tiệm thuốc Hoa-Việt.  
Nhà thuốc Ông Tiên Phú-Lâm Cholon (K.N. BYT. số 3 — 9-5-63)

Bạn đọc muốn gửi tặng phẩm :

# « Phô-Thông Xuân »

## tặng những người thân trong dịp Tết năm nay ?

Theo truyền thống của Phô-Thông tạp-chí đã đặt ra từ mấy năm trước, một số bạn đọc có yêu cầu chúng tôi tổ chức việc gửi quà « Phô-Thông Xuân » tặng những người thân của các bạn trong dịp Tết năm nay.

Chúng tôi có thể loan tin để các bạn biết rằng chúng tôi xin vui lòng đảm nhận công việc tốt đẹp ấy. Thủ lệ cuộc « GỎI QUÀ PHÔ-THÔNG XUÂN TẶNG CÁC BẠN THÂN », rất giản dị như sau đây :

\* Bạn gửi về Tòa soạn :

- 1º) Tên họ thật, và địa chỉ rõ ràng của bạn.
- 2º) Tên họ thật, và địa chỉ rõ ràng của người, hoặc những người mà bạn muốn gửi tặng số Phô-Thông đặc-biệt Xuân Mậu-Thân.



3º) bưu phiếu số tiền sau đây :

Giá một quyển Phô-Thông Xuân 40\$

Cước phí gửi bão đảm mỗi quyển 20

Tổng cộng mỗi quyển : 60\$

Gởi ra ngoại quốc, cước phí BẢO ĐÀM mỗi quyển là 80\$,  
tổng cộng là 120\$. Bạn có thể gửi số tiền đó hoặc bằng bưu  
phiếu hoặc bằng tem bưu điện.

Số PT Xuân, dày 200 trang.

Bưu phiếu xin đề : Ô. Ngô-quang-Phước. 231 Phạm ngũ  
Lão Saigon.

4º) Muốn chắc chắn chúng tôi sẽ nhận được thư, chúng tôi  
khuyên các bạn nên gửi thư bảo đảm về Tòa soạn, khỏi sợ thư bị thất  
lạc.

\* Chúng tôi sẽ in riêng một tấm giấy màu hồng theo kiểu màu  
sau đây;

## Tặng phẩm PHÔ-THONG Xuân

TẾT MẬU-THÂN, 1968

do bạn \_\_\_\_\_

ở \_\_\_\_\_

thân tặng bạn \_\_\_\_\_

ở \_\_\_\_\_

nhờ Phô-Thông tạp-chí chuyển giao.

Saigon, 16 tháng Chạp, 15-1-68

Chúng tôi sẽ điền tên và địa chỉ vào những chỗ trống, và sẽ dán tấm giấy đó ngay nơi trang đầu quyền Phồ-thông Tạp - chí số Xuân. Báo tặng sẽ gửi bảo đảm bằng máy bay đến người thân của bạn, với hy vọng rằng nhà Bưu-diện sẽ trao đến tận tay người nhận được « món quà văn hóa » trang nhã ấy trước Tết, hoặc trong những ngày đầu Năm Mới.

\* Dĩ nhiên, bạn có thể gửi Phồ-thông Xuân tặng một hoặc nhiều người thân, Nam hay Nữ, ở khắp các nơi trong toàn quốc, hoặc ở Quốc Ngoại.

Món quà Phồ-thông Xuân trong dịp Tết, chắc chắn sẽ thành nhà và ngũ nhiều ý nghĩa hơn một tấm thiệp chúc Tết thông thường hoặc một món quà nào khác.

#### \* XIN LUU Ý

\* Chúng tôi bắt đầu nhận thư từ ngày 1-12-1967 (30 tháng 10 Â.L.) đến ngày 10-1-1968 (11 tháng Chạp Â.L.) là hết hạn về vụ gửi Quà Phồ-Thông Xuân.

\* Rút kinh nghiệm mấy lần trước, chúng tôi sẽ không nhận :

- 1) Những thư không có bưu phiếu, hoặc không có tem bưu điện tương đương với số tiền đã định trên đây.

- 2) những thư không ghi tên họ rõ ràng và địa chỉ chắc chắn.

\* Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu số Xuân đến người nhận quá trễ. Ngày chúng tôi gửi báo tại bưu-diện Sài-gòn sẽ nhất định là ngày 15-1-1968 (tức là ngày 16 tháng chạp ta).

PHỒ-THÔNG TẠP-CHÍ

Bài và thơ đăng trong PHỒ-THÔNG Xuân sẽ được lựa chọn rất kỹ theo thông lệ của tạp-chí Phồ-Thông.

Bạn đọc có những bài có giá trị muốn gửi về PHỒ-THÔNG Xuân, xin gói theo tấm ảnh 6×9 để làm bản kèm đăng kèm theo bài. Thân-ái cảm ơn

## NGUỒN VUI – SỨC KHỎE của mọi người và trong mọi gia-dình



**HƯỚC NGỌT CƠN CỘP Ở ĐẤU  
ĐÂY LÀ KHỎE MẠNH, SỐNG LÂU, YÊU ĐÃI**



## Nhà hàng Đại - La - Thiên

Điện-thoại số. 26.893  
31.33 Đường Lãnh-Ông CHOLON

- Đặt biệt các món ăn Tiều
- \* Sạch sẽ vệ sinh và ngon miệng
- Bếp khéo, bồi giỏi và lẽ phép
- \* Có máy điều hòa không khí

Ở lầu 31 - thiêng có không khí thiên-nhiên  
trong một khung cảnh huy hoàng diễm ảo

Giấy phép số 292 CDV/TT/NĐ ngày 9-10-1961

Quản-nhiệm : **NGUYỄN-VŨ**

THU LÂM ĂN THU QUÁN  
231, Phạm - Ngũ - Lão - SAIGON  
B.T: 25.861

GIÁ : 20 đồng

Công sở : 25 đồng

Thuốc  
**SÁN LÀI**



**TELMIN**

573 BYT 20-TJ-63

tri  
**LAI DỮA.LAI KIN**  
thơm - ngọt