

BA ƠI, TẠI SAO CON ĐAU RĂNG ?

Đây là một câu hỏi thông thường,
nhưng bậc phụ huynh không khỏi
thắc mắc vì nhiều nguyên do :

- Con em có bị sâu răng không ?
- Con em có chải răng sau mỗi bữa ăn không ?
- Con em có ăn bánh kẹo mà không chải răng liền sau khi ăn không ?
- Con em có biết cách chải răng không ?
- Con em có được nha sĩ săn sóc và điều trị răng không ?



THUỐC ĐÁNH RĂNG

Perlon NHẪN - NHỦ



PHỔ THÔNG

4.9
Tập-chí Văn-Hóa ra ngày 1 và 15

Giám-đọc : NGUYỄN - VỸ

190

15-4 - 1967



Cùng toàn thể Đồng-bào

Chúng tôi xin đề-nghị

từ nay

Ngày 10 tháng 3 âm lịch,

(ngày Giỗ Tổ Hùng-Vương)

sẽ là

LỄ QUỐC - KHÁNH

chính thức và vĩnh viễn

của dân tộc Việt - Nam

ĐỒNG THỜI, CHÚNG TÔI ĐỀ - NGHỊ NGÀY 1-11
CHỈ ĐƯỢC COI NHƯ LÀ KỶ - NIỆM MỘT CUỘC
ĐẢO-CHÍNH TRONG MỘT GIAI-ĐOẠN QUAN-TRỌNG
CỦA LỊCH-SỬ MÀ THÔI

NGUYỄN - VỸ

PHỔ THÔNG

TẠP-CHÍ

GOP PHAN XÂY DỰNG VĂN-HOÀ VIỆT-NAM
PHỔ BIẾN VĂN-HOÀ ĐÔNG-TÂY KIM-CÔ

Giám-đốc, Chủ-bút: Nguyễn-Vũ

Tòa-soạn: 231, đường Phạm-Ngũ-Lão, Saigon — Đ.T. 25.861



NĂM THỨ IX số 190 * 15-4-1967

1.— Chương trình Việt ngữ ở Đại học	Nguyễn-Vỹ	6 — 9
2.— Trả lời bài phỏng vấn của nhật báo Hòa Bình	N.V.	10 — 17
3.— Tổng trưởng hay không Tổng trưởng	Nguyễn-văn-Cồn	18 — 21
4.— Bơ vơ (thơ)	Vũ-Đình	22
5.— Viễn đền Hùng	Tín-Khanh	23 — 27
6.— Nỗi buồn của Ngự (truyện)	Đặng-Doanh	28 — 36
7.— Hành trình (thơ)	Hồng-Khắc Kim-Mai	37
8.— Tày bút	Mai-Trình	38 — 40
9.— Những vũ điệu Cao Miên	Lê-Hương	41 — 47
10.— Ngậm ngãi tìm trầm	Quách-Huệ-Rạng	48 — 50

11.— Lời kinh cuối (thơ)	Thiên-Hà	51
12.— Tuấn, chàng trai	Nguyễn-Vỹ	52 — 56
13.— Saigon — Châu-Đốc	Tâm-Tri	57 — 61
14.— Viết nữa đi anh (thơ)	Mạch-Quế-Hương	62
15.— Minh ơi !	Diệu-Huyền	63 — 72
16.— Nỗi buồn gác trọ (thơ)	Thu-Yên	73
17.— 4.000 năm dân ca	P.T.	74 — 77
18.— Michèle Ray, lán cá !	Nguyễn-văn-Bảo	78 — 85
19.— Trả lời Bích-Vân thôn nữ (thơ)	Diệu-Huyền	86
20.— Vực thăm (truyện dài)	Thầm-Thệ-Hà	87 — 100

Tranh Bìa : Ra khơi (của họa sĩ Đức)



- Chúng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về những bài lai cáo của bạn đọc, (theo thể-lệ chung của các tạp-chí quốc-tế).
- ★ Bài lai cáo không đăng, không trả lại.
- Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiện trích đăng những bài trong tạp-chí PHỔ-THÔNG, nhưng yêu-cầu đề rõ xuất-xứ: « Trích tạp-chí PHỔ-THÔNG » và đừng viết tắt.
- ★ Cấm trích, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
- Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.
- ★ Copyright by PHỔ THÔNG, printed in Việt-Nam.

● Tổng phát hành PHỔ - THÔNG toàn quốc :
ĐỒNG NAI 270 Đê-Thám — Saigon

● Tổng-phát-hành PHỔ-THÔNG ở Âu-Châu và Phi-châu

● Notre représentant général pour l'Europe et l'Afrique

■ Our general agent in Europa & Africa
LONG-HIỆP

13 Rue de la Montagne Ste Geneviève — PARIS Vè
(vente — abonnements — Publicité)

Chương trình
VIỆT-NGỮ
ở Đại-học
Y-KHOA
và TRÁCH-NHIỆM của BỘ
VĂN-HÓA GIÁO-DỤC

★ **NGUYỄN-VỸ**

(tiếp theo *Phổ-Thông* 189)

V

NHỮNG bộ trước sự đòi hỏi của một số người vì quyền lợi cá nhân hoặc vì một mục-phiêu chính trị nào đó, muốn loại bỏ ngoại ngữ khỏi chương trình Đại-học Việt Nam, Bộ Văn hóa Giáo-Dục đã quyết định dùng Việt ngữ thay thế toàn diện chương trình ngoại ngữ, ở Đại học, nhất là ở Y-Khoa.

Chánh sách thật là vô ý thức đó báo hiệu sự phá sản hoàn toàn và đau đớn cho Đại học Việt Nam. Nó làm thỏa mãn một lớp người vị kỷ trong một giai đoạn, nhưng nó tạo ra một tai hại lớn lao vô cùng, và lâu dài cho toàn thể thanh niên trí thức nước nhà, ở thế hệ này và các thế hệ sau.

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT-NGỮ

Lời nói thẳng của tôi chắc chắn làm méch lòng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và một số sinh viên đã lỡ bị chương trình Việt Ngữ kéo đi thật lùì quá xa, nhưng không riêng gì tôi, bất cứ ai lo cho tiền đồ Tổ quốc và quyết tạo một sức quật cường tiến bộ cho dân tộc, đều không thể làm ngơ được trước viễn ảnh một Đại học Việt Nam thua kém nhục nhã đối với Đại học quốc tế, thua kém cả các Đại học tối tân của các nước nhược tiểu Á-Phi.

Tôi nói «nhục nhã», vì trong lúc sinh viên ngoại quốc có dồi-dào khả năng ngoại ngữ, đầy đủ yếu tố tranh đua, bay nhảy trên bình diện phát triển văn hóa chung của toàn thế giới thì sinh viên Việt Nam ta bị ép buộc phải bò... bò mãi những bước chậm chạp, nặng nề, uể oải, trong một mảnh đất khô khan, chật hẹp, không có phương hướng nào để tiến lên kịp với người ta.

Buồn-cười và ngó ngán nhất, là vừa chuyên Việt-ngữ cho chương trình Y-khoa, vừa khuyên bảo sinh viên học phụ thêm ngoại ngữ ! Làm như thế chuyên một ngôn ngữ này qua một ngôn ngữ khác là việc quá dễ dàng ai cũng làm được như các cô nàng «Marie Xén» học Anh-ngữ cấp tốc 3 tháng để kiếm chồng ngoại quốc vậy !

Ai cũng biết rằng học ngoại ngữ đến trình độ thấu triệt được các môn Khoa-học, Toán-học, Văn học, Triết học Cao đẳng, không phải là một hai năm, ba bốn năm, không phải là học háp tấp để đủ chấp nối từng chữ từng câu. Không phải xử dụng một quyển Tự điển ngoại ngữ mà tra được, hiểu được một bài vi-trùng-học, một bài calcul logarithmique, một théorie de la Relativité..., một bài thơ của Eluard, hoặc một bản thuyết trình về Mặt Trăng của một phi hành gia Nga hay Mỹ.

Không phải một sinh viên Y-khoa năm thứ 5, học toàn chương trình Việt ngữ, và học thêm hết 4 quyển English for Today, hoặc 4 quyển Pháp văn của Mauger mà hiểu nổi được một «étude cytologique» về bịnh ung-thư.

Hơn nữa, tôi xin nói quả quyết rằng không có một vị giáo sư Việt Nam nào của Đại học Việt Nam hiện/nay có đủ khả năng để dịch nổi các danh từ Khoa học, Đại toán học, Y học, Dược học, Triết học, và các sách nghiên cứu hoặc dạy về các bộ môn ấy của các nhà bác học và học giả ngoại quốc, cho sinh viên Việt nam hiểu.

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT-NGŨ

Như tôi đã nói trước kia, bởi tiếng Việt Nam thuần túy thiếu sót hẳn về phương diện đó, nên phải mượn tiếng Trung Hoa, (Chữ Hán) để phiên dịch. Tôi xin hỏi thẳng thắn rằng có được bao nhiêu vị giáo sư, « học giả », ở Saigon này hay ở Huế, vừa thật giỏi sinh ngữ Tây phương vừa thật giỏi Hán tự có thể dịch được đầy đủ ý nghĩa, và rõ ràng, dịch xác một bài hoặc một quyển sách của một thạc sĩ Y-khoa hay một bác học Anh, Pháp, Đức, Nga không ?

Ngay như một vài giáo sư Triết, Văn ở Văn khoa, viết báo viết sách, hoặc soạn bài cho sinh viên, góp nhặt những đoạn văn rời rạc trong năm ba quyển sách Tây, sách Tàu, để làm thành một bài thuyết trình về một đề tài văn học, triết luận, còn viết bá xam bá lạp, chẳng có mạch lạc gì hết, không có lập trường tư tưởng gì cả, thì làm sao truyền bá cho sinh viên một kiến thức đại học đứng đắn và vững chắc được ?

Hướng chi, các lý thuyết khoa học cổ kim, và các phương pháp kỹ thuật tối tân của Khoa học thực nghiệm, trong đó có Y khoa, Dược khoa, phải được diễn tả bằng ngôn ngữ đích xác, đầy đủ, rõ ràng, tỉ mỉ không thể lơ mờ, đơn giản, tổng quát được, thì tôi ngại rằng không có nhiều Giáo sư Đại học VN hiện nay dám đảm đương công tác ấy.

Hôm Tết, tôi có dịp nói chuyện khá lâu với một Giáo sư ngoại quốc dạy ở Đại học Y khoa Huế. Ông là người Đức, giỏi cả tiếng Anh, và dạy sinh viên Việt Nam bằng tiếng Pháp. Ông than tiếc rằng ông đem hết thiện chí trong việc giảng dạy nhưng sinh viên của ông dù đã cố gắng rất nhiều cũng không hấp thụ được

ông. Tôi hỏi đùa :

— Giả sử có thông dịch viên để giảng lại bằng tiếng Việt?

Ông cười :

CHƯƠNG TRÌNH VIỆT-NGŨ

— Trước hết, thông dịch viên đó cũng phải ít nhất là một Giáo sư Y khoa, một bác sĩ Việt Nam. Nhưng trong trường hợp đó, thì tốt hơn là Giáo sư Việt giảng trực tiếp cho Sinh viên, cần chi đến giáo sư ngoại quốc?... Và lại, chắc ông cũng biết, trên thế giới này có trường Đại học nào mà Giáo sư giảng bài xuyên qua một thông dịch viên ?

Giáo sư Thạc sĩ và Tiến sĩ Việt-nam về các bộ môn khoa học, có đầy đủ khả năng như Giáo sư ngoại quốc, nhưng họ không thể giảng bằng tiếng Việt được trong tình trạng gượng ép và tiếng Việt thiếu thốn quá nhiều về Khoa học, Toán học và Y khoa, như đã nói ở trên.

Thành thử, sinh viên Đại học VN hiện nay bị kẹt vào một thế chận tiến của chương trình Việt-ngữ, không sao vùng lên được, trong lúc chương trình này chỉ có thể đào tạo, với những phương tiện tạm bợ, gượng ép, thô sơ, một lớp cán bộ đại học «bôn xứ» hữu danh vô thực, làm sao ứng đáp được nhu cầu tiến triển của Dân-tộc ở thời đại này ?

Các bộ-trưởng kế tiếp trong những thời gian ngắn ngủi của bộ Giáo-dục phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và Dân-tộc về tình trạng bế-tắc ấy của Đại-Học Việt-Nam.

★ NGUYỄN-VỸ

Trung cầu ý kiến bạn đọc

Chúng tôi mong toàn thể bạn đọc vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn về lập trường Văn hóa và Chính trị của chúng tôi đã trình bày trong tạp chí Phổ Thông. Chúng tôi xin nhận lãnh tất cả ý kiến tán thành và phản đối trên phương diện xây dựng một tân Việt Nam tiến bộ hùng cường.

Xin thành thật cảm ơn.

N. V.

**trả lời bài
phỏng-vấn
của nhật-báo
HÒA-BÌNH**

★ NGUYỄN VỸ

★ 1.— Theo ông, chiến tranh V.N. có thể giải quyết bằng đường lối quân sự hay không? Nếu có hoặc không xin nói tại sao?

ĐÁP :— Theo thực tế trong lịch-sử chiến tranh của nhân loại từ thượng cổ tới nay, và theo chính ý nghĩa của hai chữ chiến tranh, thì đã đánh nhau tất nhiên phải có kẻ được kẻ thua. Mọi cuộc chiến tranh đều không thể giải quyết bằng cách nào khác hơn là bằng quân sự. Hai phe địch thủ có thể kéo dài chiến cuộc đến mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, (chiến tranh Pháp—Anh ở thế kỷ XIV—XV kéo dài trên 100 năm. Chiến tranh Trịnh—Nguyễn lâu hơn 140 năm, từ 1627 đến 1774), rồi cuộc rồi thế nào cũng có kẻ thắng kẻ bại. Trong chiến tranh V.N hiện nay,

TRẢ LỜI BÀI PHỎNG VẤN

chết về phương diện quân sự, nhất định Việt-Cộng không thể nào thắng được. Dù kéo dài 10 năm, 20 năm chăng nữa, dù có viện trợ vũ khí của Trung-Cộng, Tiệp Khắc, Nga Sô, với số lượng được cung cấp hiện nay, Việt Cộng cũng không đủ sức đương đầu nổi với vũ lực hùng hậu tối tân và vô hạn của Mỹ và các đồng minh của quân lực V.N Cộng hòa. Nếu Việt Mỹ cương quyết đánh mạnh, chiến tranh cứ mỗi ngày mỗi leo thang, bom đạn càng ngày càng dội xuống nhiều, thì Việt Cộng sẽ kiệt quệ về quân sự và kinh tế, còn sức đâu chịu đựng 10 năm, 20 năm chiến tranh? Chiến tranh ngày nay không phải như chiến tranh Pháp Việt 1945—1954.

Hà-Nội không phải không biết như vậy. Dù ngoan cố đến đâu, chính phủ Miền Bắc cũng không phải không thấy cái hiểm họa vô cùng bi đát ấy. Hơn ai hết, những người đang nắm vận mệnh miền Bắc hiện nay đã biết rằng cuộc chiến tranh xâm lăng của họ không thể nào giải quyết bằng đường lối quân sự được như họ đã tính lầm trước khi bắt đầu xâm lược miền Nam. Cho nên, từ vài năm nay người ta đã thấy một mặt Hà-nội rán sức cầm cự, hoặc tìm những thắng lợi lẻ tẻ về quân sự, pháo kích nơi này, tấn công nơi kia, khủng bố nơi nọ, nhưng đồng thời họ lại tăng gia hoạt động ở năm mặt trận khác: tuyên truyền ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hóa. Họ đang vận dụng những mưu mô, thủ đoạn, đủ các chiến lược ở những trận tuyến này. Hết hy vọng tìm được giải pháp chiến tranh ở một Điện Biên Phủ thứ hai trên chiến địa miền Nam, họ cố tạo ra những Điện Biên Phủ khác ở ngay trong nội bộ quốc gia, ở thủ

TRẢ LỜI BÀI PHỎNG VẤN

đó Sài Gòn và cả ở trong nội bộ Mỹ, ở Washington, ở Liên Hiệp Quốc, ở Algérie, Le Caire... Paris, Bruxelles .v.v. Chính Việt Cộng không còn tin tưởng vào giải pháp quân sự của họ, nên đã bày ra các giải pháp ngoại giao, tuyên truyền xuyên tạc..., làm động cơ thắng lợi cho họ. Nhưng những thắng lợi đó chỉ là giả tạo, mong manh, rời rạc, nhất thời, không thể giải quyết được đại cuộc chiến tranh.

Đồng thời ở bên miền Nam chúng ta, chiến tranh cũng khó giải quyết nhanh chóng được bằng đường lối quân sự duy nhất. Có những lý do giản dị, và những lý do phức tạp hơn. Lý do giản dị, là chiến tranh còn kéo dài thì nhân dân miền Nam sẽ còn chịu đựng biết bao nhiêu là đau khổ điêu tàn, tang tóc nữa. Biết bao nhiêu tàn phá khủng khiếp của chiến tranh trên mọi lãnh vực sinh hoạt quốc-gia, gây cho đời sống nhân dân vô cùng bi-thảm, gây cho xã hội vô cùng loạn ly. Không khi đã hầu như nghẹt thở.

Lý do phức tạp, là Trung Cộng không bao giờ để cho Hà nội hoàn toàn bại trận. Dư luận quốc tế cũng không muốn thấy viễn ảnh một Đại-thế-chiến thứ ba, do Trung Cộng có thể gây ra nếu Mỹ đánh Việt Cộng ngã gục trong máu lửa. Đến giờ phút Việt cộng thua toi bời, không còn sức chiến đấu nữa, nếu Mao-trạch-Đông quyết định công khai nhảy liều vô vòng chiến, thì cuộc diện Thế-giới sẽ xáo trộn khủng khiếp như thế nào! Mỹ, Đồng-minh và Việt nam Công-hòa sẽ thắng. Việt cộng, nhưng cuộc thắng ấy sẽ chắc gì bảo đảm được hòa bình cho Đông Nam Á và

TRẢ LỜI BÀI PHỎNG VẤN

toàn thể Thế giới? Và cuộc chung sống hòa bình tam bộ, lỏng lẻo hiện nay giữa Mỹ và Nga sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Hơn nữa, cuộc can thiệp ồ-ạt của quân đội Trung cộng vào lãnh thổ Bắc Việt sẽ gây ra tình trạng thế nào cho đồng bào miền Bắc? Lãnh thổ Trung-cộng sẽ còn nguyên vẹn không?

Với tất cả những lý do trình bày như trên, chúng ta thấy rằng hiện nay cả Bắc Việt, Trung cộng-Nga sô, lẫn Mỹ và Đồng Minh, đều bị kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Việt nam Cộng hòa thì phần bị kẹt vào chiến tranh, phần phải đối phó thường xuyên với nhiều trận thế khó khăn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, do Việt-cộng gây ra mãi nếu chiến tranh còn kéo dài mãi.

Vậy thì tốt hơn, và lợi cho cả đôi bên, là hai phe địch thủ nên tìm một giải pháp đình chiến để chấm dứt chiến cuộc sớm ngày nào hay ngày đó.

Kéo dài chiến tranh, Việt cộng sẽ hao mòn đến kiệt quệ, mà không thể nào đạt được mục tiêu xâm lăng của họ, mặc dù họ cố gây ra những xáo trộn chính trị, kinh-tế ở miền Nam. Nhân dân miền Nam cương quyết bảo vệ tự do, hy sinh xương máu, thì Việt cộng có lập ra 10 « chính phủ lưu vong », 10 « mặt trận giải-phóng », họ cũng sẽ thất bại. Bọn tay sai của họ đang phe phẩy ở Saigon, len lỏi gây rối loạn trong hàng ngũ quốc gia cũng không mang lại cho họ một thắng lợi cụ thể nào đáng kể. Nhưng, đồng thời, quân lực Mỹ và Đồng minh và VNCH có mạnh cho mấy đi chăng nữa, cũng không thể thu được thắng lợi hoàn toàn và nhanh

chống. Mỹ hiểu như vậy cho nên vừa đánh vừa tìm giải pháp hòa bình. Và đây không phải là một chiến tranh địa phương, mà là chiến tranh đùng chạm đến những địa phương khác rộng lớn hơn, nguy hiểm hơn và sẽ khủng khiếp hơn.

Chỉ có một trường hợp duy nhất mà chiến tranh VN sẽ giải quyết mau chóng bằng quân lực, là hoặc Mỹ bỏ rơi miền Nam, hoặc TC bỏ rơi BV ! Cho nên Việt cộng cứ đòi hỏi Mỹ rút hết quân lực ra khỏi miền Nam, tức là Việt cộng muốn kết thúc chiến tranh mau lẹ bằng cách thắng lợi cho Việt cộng. Trái lại cũng thế, nếu Mỹ thuyết phục được Trung cộng và Nga số đứng can thiệp vào miền Bắc nữa, thì Hà-nội chỉ còn nước chờ tay đầu hàng.

Nhưng theo tình hình quốc tế hiện tại, chỉ có kể ngày thơ ngớ ngẩn mới tin rằng những điều ước đoán kia có thể xảy ra được.

★ 2.— Cuộc vận động của Tổng Thống Mỹ có dấu hiệu liên quan gì đến tình hình V.N. không?

ĐÁP : — Mặc dù đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa sẽ thắng thế, Mỹ quốc cũng sẽ tự bắt buộc phải đeo đuổi chiến tranh bên cạnh VN Cộng-hòa, đồng thời cũng phải tìm biện pháp thương thuyết hòa bình. Đánh mạnh, hay đánh cầm chừng, chỉ là vấn đề chiến thuật mà thôi.

★ 3.— Những phong trào vận động kêu gọi hòa bình liệu có đem lại một ảnh hưởng tốt đẹp cho dân tộc V.N không? Xin ông cho biết thí dụ cụ thể.

ĐÁP : — Không. Thí dụ như De Gaulle. Ông này là một thực dân hạng nặng, lạc hậu nhất ở thế giới tiên bố ngày nay. Trong lúc ông ấy cố bám lấy một vài thuộc địa còn-con còn sót lại như Somalie, trong lúc ông không bố đàn áp dân chúng Djibouti đang đòi thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp, thì ông lại kêu gọi hòa bình ở V.N. Ông đồng lõa với Hà nội lập chính phủ lưu vong của « mặt trận giải phóng miền Nam » ở Paris, nói là một giải pháp chấm dứt chiến tranh, nhưng sự thật là để đạt được tham vọng gỡ gạc chút ít quyền lợi kinh tế ở miền Nam. Các nước thiên tả thì kêu gọi hòa bình với những điều kiện thuận lợi cho Cộng sản. Các quốc gia khác lảng tránh vận động hòa bình vì quyền lợi kinh doanh thương mại, hoặc vì các yếu tố chính trị quốc nội và quốc ngoại của họ. Chẳng có nhân vật nào hay quốc gia nào thực tâm vì muốn cứu dân tộc V.N. khỏi tai họa chiến tranh mà vận động hòa bình. Họ giả dối và trục lợi hết. Tôi không bao giờ tin tưởng vào những thiện chí nhân đạo, hòa bình, bác ái của họ.

★ Ông có cảm tưởng như thế nào về những cuộc chống nguy hòa mới đây?

ĐÁP : — Tôi chỉ trả lời với anh và tôi tin rằng anh cũng đồng ý với tôi, — rằng trừ bọn trục lợi chiến tranh (les profiteurs de la Guerre) còn thì đại đa số nhân dân V.N. đều hy vọng một hòa bình công bằng, lương thiện, hợp tình, hợp lý, ta không bị thiệt thòi, và cũng không có tham vọng gì. Tất cả chúng ta đều mong muốn hòa bình để sống yên vui, để xây dựng lại quốc gia, gia đình, xã hội, để nhân dân hết đau khổ.

TRẢ LỜI BÀI PHÒNG VẤN

★ 5:— Theo ông, nếu cuộc chiến tranh hiện nay kéo dài 5 hay 10 năm nữa thì tương lai dân tộc V.N. sẽ ra sao? Đất nước này sẽ thế nào?

ĐÁP:— Tôi không dám phác họa cảnh tượng nước nhà suy vong, đồng bào làm than khổ sở nhiều hơn nữa, thanh niên truy lạc nhiều nữa, xã-hội càng loạn ly, kinh tế văn hóa càng ngày càng lụn bại hơn nữa. Không! phải có một giải pháp chấm dứt chiến tranh gấp để xây dựng lại một nước V.N. mới, hoàn toàn mới.

★ 6:— Xin ông vui lòng cho biết một giải pháp mà ông cho rằng lý tưởng nhất cho vấn đề VN, giải pháp đó có thể thực hiện được với những điều kiện nào và đòi hỏi một thời gian bao lâu?

ĐÁP:— Giải pháp hòa bình theo thiên ý của tôi, phải do chính người Việt-nam thương thuyết với nhau. Tại sao không cần đến ngoại bang, tại sao không nhờ đến sự trung gian của bất cứ người thứ ba nào, tôi đã nói trong câu trả lời thứ ba. Lập trường của tôi là Miền Nam và Miền Bắc có thể và nên trực tiếp nói chuyện với nhau. Mỹ và Đồng minh không nên xen vào. Trung cộng với Nga-sô cũng không nên tham gia.

Dù miền Bắc là Cộng-sản, miền Nam là Quốc gia, nhưng không ai hiểu rõ người Việt Nam bằng người Việt Nam. Tôi có nhiều lý do để tin rằng nếu miền Nam chúng ta có những người đối thoại xứng đáng, khôn khéo, kiên nhẫn vừa quyết liệt, vừa mềm dẻo, bình tĩnh và tế nhị một chút, cuộc thương thuyết đình chiến cấp thời sẽ có thể thực hiện

TRẢ LỜI BÀI PHÒNG VẤN

được trước nhất. Thương thuyết hòa-bình chính thức sẽ dần dần đạt tới kết quả. Bên cạnh các vấn đề thực tế lịch sử, còn những vấn đề nhu cầu nội bộ riêng của mỗi bên, và vấn đề tâm lý, nhất là vấn đề tâm lý. Tôi thấy giải pháp hòa bình hiện nay như trái cây đã ứng ửng chín, sắp đến lúc hái được rồi. Chúng ta chỉ còn tạo ra cơ hội và yếu tố chủ động để thực hiện nhiệm vụ tốt đẹp và cấp bách ấy. Tôi tin rằng không lâu.

Còn giải pháp nội bộ của quốc gia VN, tôi nghĩ rằng nhất định phải có một cuộc cách mạng toàn diện và cách mạng thật sự, với những biện pháp tiến bộ, thì nhân dân ta mới thoát ra khỏi sa lầy hiện tại, mới xây dựng được một nước Cộng-hòa V.N. thịnh vượng, hùng cường ở Đông Nam Á.

Phải một cuộc cách mạng cấp bách, không cần phải đổ máu, và thích hợp với tinh thần dân tộc V.N. theo truyền thống vĩ đại của nòi giống Tiên Rồng, vừa đáp ứng kịp trào lưu tiến bộ quốc tế. Nếu không, thì ngôi nhà VN sẽ bị những con mọt kéch sù, Cộng sản, Phản động, Chia rẽ, Xôi thối, Tham nhũng, ăn gặm lán hời-cho đến sụp đổ tan tành.

Chừng đó Cộng sản sẽ nhầy vó nuốt hết, và đó sẽ là cuộc chiến thắng cuối cùng của họ, anh cứ tin tôi đi!

★ NGUYỄN VỸ
(Sài-gòn, 20-3-67)



bức thư Paris

• TÔNG - TRƯỞNG

hay không

TÔNG - TRƯỞNG

★ NGUYỄN VĂN CỒN

Paris, ngày 7-3-67

Bạn thân mến,

Sáng hôm nay, khi vào phòng giấy, mình nhận được thư của anh Nguyễn Vỹ. Lâu quá, không được tin anh ấy, và cũng không nhận được Phô Thông, mình đã hơi mừng mừng. Nhưng khi mở thư ra xem, thì thấy hai chữ to tướng để trên đầu thư: «Khẩn cấp».

Mình giật mình! Bài viết, mình thường gửi về đều đều,

vậy thì chắc có việc gì quan trọng cấp tốc, nên anh Nguyễn Vỹ mới vội viết thư cho mình!

Chỉ giấu diếm gì các bạn anh ấy có cất một bài báo của Chính Luận số 869, xuất bản ngày 28-2-1967, cho tôi biết là trong thành phần một «Chính phủ lưu vong mới thành lập ở Paris», thầy có tên tôi làm tông trưởng bộ Quốc gia Giáo dục, và anh Nguyễn Vỹ viết thêm: «Vậy nếu anh

BỨC THƯ PARIS

không có tham gia vào Chính phủ, đó, xin anh gửi về gấp «mày lời Đinh Chánh, để giữ «uy tín của anh đối với đồng «bào ở Việt Nam. Tạp chí Phô Thông xin sẵn sàng đăng bài «Định chính của anh trong số «báo sau.»

Lẽ tự nhiên, mình rất ngạc nhiên nhưng đọc đi đọc lại thư anh Nguyễn Vỹ và bài báo Chính Luận, công nhận là có danh sách của mình trong «Chính phủ lưu vong», mà chính thật ra, tôi chưa hề nghe nói.

Không cần phải suy nghĩ gì mình vội vàng cầm bút viết ngay bài định chính mà anh Nguyễn Vỹ nhắc mình viết. Nhưng mình cũng viết thêm một bài định chính gửi về ông Chủ nhiệm tờ báo Chính Luận.

Làm xong công việc «khẩn cấp» mà do lòng bầu bạn tốt của anh Nguyễn Vỹ đã nhắc mình, tôi tự tay bỏ vào thùng

thư máy bay gửi về Saigon. Thế là xong xuôi chứ gì! Đâu có phải dễ thế! Thư gửi đi rồi, mình vào bàn giấy, chấn chỉnh lại tâm trí để xét lại cái tin hoàn toàn vô căn cứ kia.

Trong bài định chính, tôi đã nói:

«Chưa bao giờ tôi tham dự «một chính phủ nào, đâu là «trong nước hay ngoài nước.

«Hơn nữa, tôi chỉ là một nhà «văn, một người bạn trung «thành của cả nghìn độc giả «Phô Thông, và không mong «mọi gì hơn là phụng sự nền «văn học Việt-Nam.»

Trong lời thanh minh của tôi, còn có ý nghĩ sâu đậm đối với các bạn đọc Phô Thông và nhiều các bạn khác ở quốc nội: ý nghĩ đó là sự đánh tan tã cả hoang mang, để các bạn nhận thấy tôi không có thể tham vọng gì về chính trị cả!

Nói để các bạn rõ thêm, không phải lần này là lần đầu tiên có tin đồn tôi tham dự

chính phủ này, chính phủ kia. Thật ra, ngay trong năm 1955, và 1958, tôi có được mời về tham dự chính phủ, nhưng tôi đã từ chối, trước hết mình nghĩ không đủ tài cán, sau thiếu kinh nghiệm trên con đường «bê hoạn».

Xin thú thật là trong tình thế này, giữa cái «ghê sợ» của tổng trưởng và cái «ghê nhỏ» một người khảo cứu văn học, tôi thích cái ghê sau này hơn. Vì rằng phụng sự văn học tức là tìm hiểu, bồi bổ bảo vệ những giá trị tinh thần bất hủ của Tô-quốc.

«Người ta, chế độ sẽ qua, Tô quốc còn lại» (les hommes, les régimes passent, la Patrie demeure).

Nói thế không phải vì thích sự lặng lẽ của khảo cứu hơn sự náo nhiệt của thực tế và sự tranh đấu ở đời. Tôi chỉ là một người quá yêu chuộng hòa bình, nên sự chỉ hướng

của mình không thích hợp với thời cuộc, và như thế, nếu mình nhận lãnh một nhiệm vụ trong một chính phủ thì chỉ làm cho những người xung quanh thất vọng, và chính mình đây cũng thất vọng!



Mặc dầu vậy, tôi phải là một chánh khách, nhưng tôi cũng nhắc lại cho bạn câu giải thích sau đây. Một chánh khách chân chính không bao giờ chạy chọt tìm kiếm lợi ích cho một địa vị, nhưng nếu thời cuộc thúc đẩy thì người chánh khách phải giữ một nhiệm vụ trọng đại cho quốc gia, trong khi đó, nếu chánh trị của quốc gia không tốt, mà nếu người ấy từ chối thì người chánh khách ấy không phải là một chánh khách chân chính ».

Đề đi tìm sự thật, và để làm tròn phận sự thông tin với tạp chí Phổ Thông, tôi đã điếu tra ở Paris để xem «chính phủ lưu vong» kia hư thực ra thế nào!



Còn về riêng tôi, mặc dầu cái tin tôi tham dự «chính phủ lưu vong» không đáng với sự thực một chút nào, tôi cũng không oán trách «ông bà» nào đó đã kê tên tôi vào thành phần chính phủ nói trên.

Nhưng đối với dư luận của đồng bào thân mến ở quốc nội, và đối với độc giả Phổ Thông, tôi xin nói: «Tôi chỉ và vẫn là một người đang khảo cứu chút ít về văn chương và lịch sử nước ta». Chỉ có bấy nhiêu thôi! Và chỉ bấy nhiêu cũng mất nhiều thì giờ rồi!

Với bao nhiêu điều kiện đã nói trên đây, và với bao nhiêu

tin đồn thất thực, nhiều bạn sẽ tự hỏi: «Tổng trưởng hay không Tổng trưởng?», một câu hỏi rất khó trả lời trong tình thế đất nước ngày nay, chẳng khác gì câu hỏi của Hamlet trong vở kịch của Shakespeare «To be or not to be» (là hay không là?)

Mình tự nghĩ mình không phải là một «lãnh tụ tạo nên thời thế», mà chỉ là một người thường dân vui mừng, hay đau khổ theo «vận nước thăng trầm» thì chi cho bằng cứ hòa hợp tâm hồn và thân thể với toàn thể đồng bào, để góp phần nhỏ nhen của mình trong công cuộc xây dựng một Tô-quốc hòa bình và thịnh đạt.

Trong lúc đợi cơ hội may mắn kia, tôi mong rằng giữa các bạn và tôi, vẫn còn mãi mãi mỗi tình tri ngộ trong duyên văn tự và mười phần ta vẫn tin nhau:

«Mấy lời tâm phúc ruột rà
Tương tri đường ấy mới là
tương tri»

Thân mến,



BO VO

★ VŨ - ĐÌNH

Trời đêm êm-êm trong hơi sương
hoa trắng trên cành buông tơ vương
sao khuya lung linh từ muôn phương
cành trường đàn ai nghe du dương?

trắng vàng nằm im trên cành cây
trắng ơi! đừng làm tôi say ngây
em ơi! hay chẳng giờ nơi đây
niềm thương đang về vấy thân gầy

hoa rơi hay lòng tôi sầu rơi?
buồn dâng hồn tôi bay muôn nơi
tương tư bàng hoàng trên đời mới
am thầm tôi nghe lòng đơn côi

này em vườn xuân đang chơi vui,
buồn không? thương tôi còn trên đời
xa xôi vang lời: em yêu-ơi
về đây cùng tôi vài giây thôi!

về đây em mang niềm tin yêu
bằng bàn tay ngà ôm nuông chiều
xoa lòng cho hồn tôi phiêu diêu
cho tình ta vào miền thương yêu

em ơi! tình ta theo bằng thơ
tình ta vờ nồng bầu trời- mơ
hồn em phiêu du đâu bây giờ?
sao đành cho tôi hoài bơ vơ?

NGÀY 10
THÁNG 3 ÂM LỊCH:

viếng đền HÙNG

★ TÍN-KHANH

★ Một mảnh giang-sơn
uy-linh hùng-vĩ.

Đất-Phong Châu thuộc tỉnh
Sơn Tây, giáp giới Hòa bình, sau
được đặt vào tỉnh Phú thọ (Bắc
Việt) là một nơi địa thế hùng vĩ.

Ở đây có núi Nghĩa Lĩnh tọa
lạc Thôn Cổ-tích, thuộc xã Hi
Cương, huyện Sơn Vĩ, phủ Lâm
Thao?

Tục truyền ngày xưa, khi họ
Hồng Bàng mới lập quốc, các vị
vua Hùng đã lập cung điện ở

đây, và sau khi họ Hồng Bàng
dứt nghiệp đế, dân chúng đã
dựng đền thờ tại chỗ cũ để sùng
bái linh hương.

Cung điện đã điêu tàn, không
còn qua một di tích nào, có lẽ
bị trùm kín trong rừng hoang cỏ
dại cũng nên, nhưng núi kia
miếu ấy vẫn còn thì gan cùng
tuế nguyệt.

Cả một phong cảnh hùng vĩ
uy linh, xứng đáng là nơi được
chọn để xây dựng lăng vua Hùng,

VIẾNG ĐỀN HÙNG

một di tích lịch sử cổ kính nhất Việt-Nam.

Lấy địa lý mà xét, thế đất rất đẹp và có nhiều điểm đặc biệt. Có lẽ giang sơn đất Việt nhờ địa thế của mảnh đất linh thiêng nguyên thủy này mà hun đúc biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ.

Không những là phong cảnh đẹp, núi Hùng còn là một vị trí chiến lược. Năm 1930, cuộc khởi nghĩa VNQDD đã chiến thắng tại nơi đây. Những chiến sĩ Lâm Thao sang đánh đồn Hùng Hóa ở kế bên sông Hồng Hà. Các nữ chiến sĩ Xuân Lãng, Lâm Thao đã gánh những gánh rau có tạc đạn, có bom dẫu ở dưới để chuẩn bị cuộc khởi nghĩa Yên-bái.

Tại nơi đây, năm 1945, bọn Việt Minh đã lợi dụng lòng ái quốc của nhân dân Lâm-thao để cướp chính quyền Tỉnh Phú thọ. Trong thời kháng chiến, Lâm thao được dùng làm binh phong che chở cho Liên khu Việt-bắc.

Ngày tại núi Hùng, có núi «Con Voi» thuộc Phú-lỗ và núi Vạn là nơi đã xảy ra nhiều cuộc tranh hùng. Đêm 9-3-45, quân Nhật đã tiên diệt quân Pháp trấn đóng tại đây.

Và cũng tại đây, trong cuộc chiến tranh Việt Pháp vừa qua, V.M và Pháp đã chạm nhau trong nhiều trận quyết liệt.

Có lẽ vì vị trí chiến lược ấy nên Tổ Tiên ta ngày lập quốc đã khéo chọn nơi đây làm kinh đô chẳng ?

Đứng trên đỉnh núi Hùng, có thể nhìn từ phía bao la. Phía đằng xuôi Tỉnh Sơn Tây có núi Tản-viên cao vút tận mây xanh. Con sông Hồng Hà đi suốt từ Lào-kay, Yên-bái qua tỉnh lý Phú thọ, chảy xuống bọc lấy cánh đồng bằng bát ngát. Đến Việt tri nó gặp con sông Lô với giòng trong vắt từ Hà giang, Tuyên-quang chảy về.

Núi Hùng nằm giữa hai con sông này, chung quanh là dãy đồi trùng trùng điệp điệp tựa như những con rồng uốn khúc châu về Núi Tồ.

✱ Đường lên Đền Tồ

Đền Hùng ở trên quốc lộ số 2 chạy từ Hà-Nội lên Việt Trì, Tuyên quang. Đi xe lửa thì theo đường Hà-nội — Lao Kay, xuống ga Tiên kiên, cách Hà-nội 90 cây số, đoạn theo một con đường

VIẾNG ĐỀN HÙNG

đất dài 7 cây số vào Đền.

Đến nơi, trước mắt du khách là một quả đồi cao. Ở chân đồi xưa kia có một tòa nhà gạch dùng làm công quán (nơi nghỉ chân của các nhà đại diện chính phủ Pháp Việt về hành hương). Năm 1947, theo chính sách tiêu thổ, V.M, đã san bằng ngôi nhà này. Đền Tồ cũng bị hư hại nhiều. Có một người rất tiếc không được biết tên và năm — vì lòng sùng kính Đức Tồ, đã bỏ tiền ra sửa sang đền lại và cho xây 296 bậc đá từ chân núi lên đỉnh thay thế con đường đất ngoằn ngoèo trơn trượt thuở xưa.

Về sau, miếu và đền được trùng tu dưới thời vua Tự Đức năm thứ 13.

Đền thờ có ba cấp :

Đền Hạ ở chân núi thờ hai vị công chúa con Vua Hùng Duệ Vương là Mị nương Tiên Dung và Mị-nương Ngọc Hoa. (Công chúa thời Hùng vương gọi là Mị nương). Trong thâm cung, trước bàn thờ có mạch nước trong veo chảy động thành giếng, nên Đền Hạ còn có tên là Đền Giếng.

Vào ngày Giỗ Tồ, thiện nam, tín nữ chen nhau xin nước giếng — gọi là « Phước Chúa » để mong được hai mị nương ban ơn : công danh, tài lợi hay chữa bệnh.

Đền Trung nằm trên sườn núi có ngôi chùa thờ các danh thần phò các vị vua như Đức Thánh Gióng (Phù Đổng thiên vương), các lạc hầu, lạc tướng nhiều công đức : Chử Đồng Tử, chồng của Tiên dung mị nương ; Thần Tản Viên, chồng Ngọc Hoa. Thần Tản Viên đây là Sơn Tinh trong chuyện xưa «Sơn Tinh và Thủy Tinh» mà chúng ta thường đọc lúc nhỏ vầy.

Trước đền có nhà bia lớn; nét chữ hãy còn rõ ràng.

Theo sườn núi, ngược lên bậc đá, du khách đến Đền Thượng, là đền chính thờ Vua Hùng Vương. Phía trước cửa có tám hoành phi lớn : Hùng vương Miếu. Lối kiến trúc rất cổ, không rõ xây từ đời nào. Cũng có rồng châu, phượng múa, những hình tượng ngựa, voi, grom giáo bằng gỗ sơn son thiếp vàng, phần lớn

còn lại là nhờ ở cuộc trùng tu lần thứ hai năm 1916.

Tại đây, thờ đủ 18 vị Hùng Vương. Trên bàn thờ có ba bài vị. Bài vị chính giữa có mấy hàng chữ :

« Đột ngột cao sơn, cỏ Việt Hùng thị, thập bát thế thánh vương chi vị ».

nghĩa là :

« Núi cao chót vót, nước cỏ Việt họ Hùng, bài vị của 18 đời thánh vương. »

Phía trên có 3 bức hoành phi : Bức treo giữa có 4 chữ : Nam bang Thủy Tổ (Tổ đầu tiên của nước Nam)

Bức bên phải : Âm hà tu aguyên. (Uống nước nhớ nguồn)
Bức bên trái : Nhân bản Hồ Tô. (Người bốc từ ông Tô).

Trên hai cột giữa chính điện, có câu đối thờ :

« Thiên địa trường tồn, ức vạn niên do Truyền Quốc Tổ —

« Tinh thần bất hủ, thập bát thế giai hiệu Hùng Vương »
nghĩa là :

« Trời đất còn dài, ức vạn năm vẫn truyền là Tổ nước —

Tinh thần không diệt, mười tám đời mang hiệu Hùng Vương»
(Theo Minh Đạo NBN)

Bên cạnh đền có lăng vua nhưng không rõ là vua thứ mấy. Theo sử sách ghi lại thì lăng ấy đã có từ xưa, có lẽ từ ngày lập quốc.

Ngoài ra còn có nhiều bia đá khắc chữ nhưng nét bút đã mờ, rêu phong bám chắc.

* Hội Đền Hùng

Hàng năm lễ kỷ niệm Tô Hùng Vương được tổ chức vào ngày 10 tháng ba Âm lịch, thường gọi là Hội Đền Hùng.

Từ một hai ngày trước, quang cảnh đã tưng bừng tấp nập. Thiên hạ từ các Tỉnh lân cận về đông như thác chảy. Lễ bái xong, họ xin xăm, xin quẻ, xin nước Đền Giếng chữa bệnh. Họ đem theo hương đèn hoa quả nhưng cũng không thiếu xôi gà, trà, chuối để cúng Tô.

Dân làng sở tại mở hội, có há xướng, đánh đu, đánh cờ người. Các quan Tỉnh, Phủ-Huyện cũng có lễ Tam sinh đem đến tế Lễ chính thức kéo dài suốt ngày cho đến tối mới kết thúc.

* Uống nước

phải nhớ nguồn

Từ xưa, Đền Hùng là nơi kỷ niệm chung của toàn dân chớ không riêng gì của các địa phương phụ cận. Hàng năm từ Trung hay Nam Việt có tổ chức những cuộc « Chảy Hội Đền Hùng », hay những cuộc hành hương lễ tế. Đã bao năm nay, Đền Tô đã hương lạnh khói tàn một số người chắc không còn nhớ gì đến Tô, nhưng còn có biết bao triệu người nhất định không khi nào quên Tô, biết trọng ơn nghĩa Tiên nhân. Dù cực Bắc như Ải Nam-quan cực Nam như Mũi Cà-Mau, dù kéo gót giang hồ khắp năm châu bốn bể, con cháu Tiên Rồng vẫn nhớ hướng về Núi Tản, non Hồng để tưởng nhớ đến những người đã

xây dựng, tô bồi giang sơn gấm vóc ta ngày nay.

Vài câu đối và ca dao được nói đến nhiều nhất :

Ca dao :

Mông mười tháng ba
Có đi giỗ Tô
Mời là người Nam

Câu đối :

Có tôn, có Tô, có Tô; có tôn, tôn Tô, Tô tôn, tôn Tô cũ.

Còn nước, còn non, còn non, còn nước, nước non non nước, nước non nhà.

(Tản Đà Nguyễn khắc Hiếu)

Uống nước nhớ nguồn phải cho trọn vẹn,

Làm người có Tô xin chớ hững hờ.



* Bạn là người nước nào ?

Bạn muốn biết một người ngoại quốc thuộc về nước nào, thì hãy giới thiệu họ với một người dân bà rất đẹp.

Nếu anh ta bắt tay người đàn bà, là người Anh. Nếu hôn vào bàn tay là người Pháp. Nếu mối sơ ngộ mà đã xin hẹn hò gặp nhau ở một chỗ khác, là người Mỹ và nếu anh ta điện ngay về Mạc tư Khoa để xin chỉ thị là người Nga.

TRUYỆN NGẮN

NỖI BUỒN CỦA NGỰ

● ĐĂNG-DOANH



Nhà tôi ở phía bên này bờ sông, nhà Ngự phía bên kia bờ sông. Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày khi xuống sông tắm hoặc đứng trên cầu bến rửa chân. Cầu bến nhà Ngự rộng 6 thước, có bậc đá lên xuống cho tiện việc gánh lúa từ thuyền lên bờ trong mỗi vụ gặt. Cầu bến nhà tôi chỉ là một mỗm đất nhô ra khỏi bờ sông với một phiến đá dài dùng làm chỗ rửa giặt.

Ngự là người con thứ trong gia đình ông bà Nghiên gồm tất cả 8 người : 5 trai, 3 gái. Ngự vừa 20 tuổi, thân hình lực lưỡng, đôi vai nở rộng, đôi cánh tay gân quốc đầy thịt chắc nịch. Tuy lớn tuổi như vậy, Ngự vẫn thích vui đùa với bạn trẻ chúng tôi chỉ 13, 14 tuổi. Ngự có biệt tài chơi bất cứ trò chơi nào với tất cả sự khôn ngoan, lanh-lợi, khiến bao giờ hắn cũng thắng, mặc dù hắn luôn luôn chịu phần thua thiệt để bù đắp lại sự chênh

NỖI BUỒN CỦA NGỰ

lệch về tuổi tác. Chẳng hạn khi chơi bi hoặc chơi đáo, đường vạch chuẩn của hắn bao giờ cũng xa hơn đường vạch chuẩn của bọn tôi nửa bước.

Cũng vì thích chơi đùa với bọn trẻ chúng, tôi nên có nhiều khi chúng tôi, xúi nhau đánh bừa Ngự.

Hôm đó vào một ngày cuối hạ, trời nắng gay. Chúng tôi bốn đứa đang ngồi chơi trên bờ ao bỗng nhìn thấy một trái ổi chín trước mặt. Chúng tôi đều thấp, ước chừng với không tới trái ổi nên định nhờ Ngự hái dùm. Bất chợt Tự, một thằng bạn nảy ra ý kiến, nó nói :

— Chúng mày để đấy, tao sẽ cho chúng mày một phen cười vỡ bụng.

Tôi hỏi Tự :

— Mày định làm gì nào ?

Tự xua tay :

— Rồi sẽ biết, mày đi kiếm cho tao một sợi dây gai, mau lên.

Tôi không hiểu gì nhưng cũng chạy đi kiếm cho Tự một sợi dây gai, Tự trèo lên cây ổi, buộc một đầu dây vào cành ổi mà Tự đoán chừng lát nữa thế nào Ngự cũng phải đứng trên đó để

hái trái ổi, còn một đầu dây Tự buộc vào một cành sung gần đó. Xong xuôi, Tự bảo tôi :

— Mày đi gọi thằng Ngự lại đây hái ổi chín, nó đang chằng trâu ở ngoài ruộng ấy.

Bọn chúng tôi biết trước phen này thế nào Ngự cũng phải tắm nước ao nên ôm nhau cười lăn lộn. Tôi chạy ra bờ ruộng gặp Ngự đang ngồi lom-khom sát mặt đường, trên tay cầm một ống tre nhỏ, dài hơn một gang tay, một đầu ống tre đặt vào miệng. Tôi không rõ Ngự làm gì nên đứng yên nhìn. Bỗng nghe một tiếng «phụt», tôi thấy một con chuồn-chuồn rơi xuống khỏi ngọn cỏ nơi nó đậu. Thì ra Ngự đã dùng ống thổi bằng tre, thổi trúng con chuồn chuồn cách xa chỗ Ngự chừng non một thước. Tôi nói :

— Anh Ngự tài quá. Anh dạy em thổi một cái nào.

Ngự quay lại nhìn, trên môi hắn còn dính đất bạc trắng, Ngự véo một ít đất mềm vắn bao quanh ống thổi, vo tròn lớn bằng đầu đũa rồi nhét vào ống thổi, đáp :

— Mày còn yếu hơi lắm, thổi làm sao được. Mày có biết người

ta thổi kèn tây không ? Hễ thổi kèn tây được thì mới thổi ống thổi được.

Tôi vặn lại:

— Vậy anh có biết thổi kèn tây không nào ?

Nghe câu hỏi hóc búa của tôi, Ngự thờ mặt nghĩ ngợi. Sự thực thì hẳn chưa bao giờ thổi kèn tây. Chợt hẳn nói:

— Tao không biết thổi kèn tây nhưng tao biết thổi kèn đám ma. Thổi kèn đám ma cũng như thổi kèn tây vậy.

Tôi nghĩ: « ừ, thì cứ kể như thổi kèn đám ma cũng như thổi kèn tây đi». Sự nhớ đến ba thằng bạn đang đợi hẳn bên bờ ao, tôi hỏi:

— Anh Ngự có ăn ôi chín không?

Ngự rất thích ăn ôi chín nên khi nghe tôi hỏi, hẳn ngạc nhiên hỏi lại:

— Ôi chín đâu mà có ?

Tôi thản nhiên:

— Ở trên cây chứ đâu. Anh có muốn ăn thì theo em, em chỉ cho.

Ngự có vẻ nghi ngờ lời nói của tôi, hẳn do dự:

— Thôi, tao không tin. May ra chỉ có cứt, chúng mày mới để

đến lượt tao...

Tôi bật cười:

— Anh làm như chúng tôi ghét anh lắm. Anh cứ theo tôi xem có thấy trái ôi chín không nào. Tôi mà nói dối anh, tôi ăn cứt cả nhà anh.

Nghe tôi thề bần như vậy, Ngự vững tin, nắm tay tôi kéo đi:

— Đâu, mày chỉ tao coi.

Ba thằng bạn của tôi thấy Ngự đến, vội làm mặt thản nhiên quay đi nơi khác để không bật lên cười. Tự nói:

— Anh Ngự này, kia có trái ôi chín quá, nhưng bọn tôi với không tôi, liệu anh hái được không ?

Nhìn trái ôi chín mọng, thấp thoáng sau đám lá xanh, Ngự nuốt nước miếng nói:

— A, để tao.

Vừa leo lên cây, Ngự vừa ngoài cổ nói vọng xuống:

— Trái ôi này phần tao nghe không. Chúng mày để lần khác tao hái được nhiều, thì tao chia cho.

Tự cổ mỉm cười đáp:

— Thì phần anh cả đấy.

Rồi Tự bước lại đứng bên cây

sung, đưa tay cầm sẵn một đầu sợi giây gai, chờ đợi

Ngự vẫn không để ý, mắt nhìn trái ôi chín, bàn chân mò mẫm leo ra xa. Tới đầu cành, Ngự đứng lại kiễng hai chân lên, với tay níu trái ôi xuống.

— Soạt... ùm...

Tự vừa giật mạnh mối dây. Cành ôi được buông lỏng, bật trở lại chỗ cũ, khiến Ngự hụt chân, rơi ồm xuống ao. Sợ hẳn nổi giận ném đất bùn lên, chúng tôi hòa nhau bỏ chạy. Ngự lóp ngóp lội vào bờ, quát chửi:

— Quân khốn khiếp. Ông mà bắt được dừa nào thì ông giết chết.

Tuy nói như vậy, nhưng Ngự không giận lâu, chỉ ngay buổi chiều hôm đó bọn tôi đã chơi đánh trận giả với Ngự.

Ngự dễ tính, hay giúp đỡ nên phần đông các cô gái trong làng đều mến Ngự, có một lần chị Mỹ đang ngồi rửa bát ở cầu bến, chợt sẩy rơi cái thìa xuống sông. Thấy Ngự đang cho trâu uống nước ở cầu bến nhà Ngự, chị Mỹ liền gọi:

— Chú Ngự ơi, mò giúp tôi cái thìa với.

Đã nhiều lần chị Mỹ nhờ Ngự

mò bát, mò mâm rơi xuống sông nên khi nghe, chị Mỹ gọi, Ngự cởi ngay áo vớt bên cạnh tre rồi nhảy ồm xuống sông đến khi Ngự trôi lên đã đến ngay chỗ chị Mỹ. Ngự hỏi:

— Cô làm rơi cái gì ?

Chị Mỹ đáp:

— Cái thìa nhôm.

Ngự há miệng lấy hơi rồi lặn xuống nước. Mặt nước xanh trong bỗng trở nên đục ngầu, chúng tôi Ngự đang vùng vẫy tìm kiếm chiếc thìa. Lát sau đã thấy Ngự trôi lên, trong tay cầm chiếc thìa đưa cho chị Mỹ.

Ngự có tài lặn lâu đến 10 phút hẳn thường lặn xuống đáy cống nước chảy ầm ầm như thác để gỡ nhựa đường về nạn chim, nạn cò. Không những Ngự giữ hơi được lâu mà còn có biệt tài tìm ra bất cứ một vật gì cách xa Ngự hàng chục thước.

Tôi nhớ một đêm trăng mùa hạ, tôi, Ngự và một bọn thiếu niên đang ngồi trên chiếc cầu gỗ nhìn trăng và nói chuyện vui. Chợt thấy ba cô thiếu nữ đang tắm trên bờ sông, các cô cười nói ầm ĩ. Nghe giọng nói, chúng tôi nhận ra Cúc, Thục và Đóa. Tôi buột miệng nói:

— Ước gì tao có tài lặn nh

vịt, tao sẽ dọa cho mấy cô kia hết nghe chơi.

Một người khác xen vào :

— Không cần phải lặn giỏi, tao chỉ đội một mớ bèo lên đầu đi lại phía các cô, các cô sẽ mắc mưu ngay.

Ngự lên tiếng :

— Chúng mày cuộc gì, tao chỉ lặn một hơi, mớ chân bọn nó kêu như còi tàu vậy.

Tôi bĩu môi :

— Anh chỉ nói khoác, từ đây tới chỗ các cô xa chứ gần đâu.

Ngự quả quyết :

— Thì mày cứ cuộc đi, tao vèo được chân một cô thì thôi. Mày cuộc hai quả trứng vịt nhà.

Tôi đáp liền :

— Ừ, cuộc đấy, anh trở tài đi xem.

Nụ cười đất ý rồi cởi áo, bước xuống bờ sông. Sau khi đứng núp trong bóng tối của hàng tre bên đường như để nhận rõ vị trí. Ngự giờ bàn tay làm hiệu cho tôi biết rồi lặn xuống khỏi mặt nước, để lại những gợn sóng nhỏ lan rộng mãi ra xa. Một giây

lặng trôi qua, chúng tôi trố mắt nhìn về phía ba cô gái vẫn thản nhiên cười nói. Bỗng nghe một tiếng quẫy mạnh làm bắn lên những tia nước trắng phau, giọng Đóa kêu thất thanh :

— Ái, con gì chúng mày ơi.

Rồi cả ba cô ào ào lội vào bờ. Lúc ấy Ngự bơi trở về được bờ, đường thì hết hơi, phải trời lên. Ngự cất tiếng cười khanh khách, nói đùa :

— Tớ mò được cái quần của ai này.

Biết là Ngự, Đóa bớt sợ, gọi với theo :

— Nay, đừng có nói bậy khỉ ạ. Liệu cái thân hồn kéo bà xé rách ra đấy.

Ngự vẫn cười, thông thả lội vào bờ.

Ngày hôm sau tôi đem chuyện thắng cuộc của Ngự kể lại với chị Mỹ để nhờ chị xuất kho hai quả trứng trả cho Ngự. Nghe xong, chị Mỹ nói :

— Được rồi, em tôi bảo chú Ngự sang đây.

Tôi không hiểu tại sao cứ mỗi lần nghe tôi nhắc đến tên chị

Mỹ, bất cứ đang làm việc gì, Ngự cũng bỏ ngay để theo tôi gặp chị Mỹ. Lần này tôi còn hứa sẽ trả hẳn hai quả trứng vịt nên tuy đang bận gài tổ sáo ở mãi từ đầu cảnh xoan, Ngự cũng vội tụt xuống hỏi :

— Cô Mỹ gọi tao thật à ?

Tôi đáp :

— Thật chứ, chị Mỹ đang đợi anh ở dưới nhà bếp ấy.

Rồi không để Ngự hỏi thêm, tôi liền đi trước dẫn lối.

Ngự và tôi quen nhau từ lâu, tại chơi đùa với nhau suốt ngày nên trong gia đình tôi coi Ngự như người thân, gặp bữa cơm thì mời Ngự cùng ăn; có công việc gì nặng thì mời Ngự làm giúp, Ngự vui vẻ làm với tất cả sức lực của hẳn.

Chị Mỹ đang ngồi sàng gạo trên một cái chiếu lớn, bụi cám bay mù mịt. Thấy Ngự vào, chị Mỹ cười hỏi ngay :

— Chú Ngự tới nhận phần thưởng thắng cuộc tối qua đấy phải không ?

Ngự đứng tần ngần, gãi đầu. Hẳn tuy bạo gan trên chộc những cô gái trong xóm, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với chị

Mỹ là hẳn trở nên tưng tưng, ngượng ngập. Ngự đáp nhỏ nhẹ :

— Đâu phải vậy.

Chị Mỹ lại nói :

— Thăng Khải đã nói cho tôi biết hết cả rồi, nên tôi mới bảo nó gọi chú lại đây, nhân tiện tôi nhờ chú việc này nhà, chú có bằng lòng không ?

Được chị Mỹ nhờ cậy, Ngự lộ vẻ sung sướng, hẳn gãi gãi đầu nói : Có nhờ gì ạ ?

— Tôi nhờ chú kéo dùm một ít thóc còn để trong cối, chỉ một ít thôi.

Không đắn đo, Ngự nhắm mắt kéo một hơi dài hết nhẵn nửa cối thóc, hẳn lại còn đồ nốt lưng thúng thóc để bên chị Mỹ, xay tiếp. Xong việc, Ngự vẫn không tỏ ra mệt mỏi, hẳn chỉ tay vuốt mồ hôi lấm tấm trên mặt, hỏi chị Mỹ :

— Có còn thóc nữa để tôi xay cho.

Chị Mỹ cười nói :

— Cám ơn chú Ngự. Hôm nay chú mệt, thôi để khi khác vậy.

Quay lại thấy tôi vẫn ngồi trên ngưỡng cửa, chị Mỹ bảo

tôi :

— Kia, Khải quên rồi sao, lại lấy hai quả trứng trả công chú Ngự đi.

Ngự cười nhạt đáp :

— Thôi nói đùa vậy, ai lấy công lênh gì đâu.

Chị Mỹ biết tính Ngự rất thẳng, đã từ chối thì không bao giờ nhận nên khen mát một câu :

— Tôi nghe Khải nói chủ lặn giỏi như rái. Chú có tập gì không ?

Ngự đáp :

— Có tập chứ, tập lâu rồi cũng quen đi. Lúc còn bé tôi vẫn đánh cuộc với bọn trẻ trâu, hề đưa nào lặn một hơi xa nhất thì được thưởng.

Chị Mỹ hỏi :

— Được thưởng cái gì ?

Ngự đưa tay lên ngoáy tai, cái miệng méo xệch đi như để nhớ lại việc gì, lát sau Ngự nói :

— Để xem, à phải rồi, được thưởng nhiều thứ lắm, nào mía, chuối, khoai luộc này. Cứ được cuộc là ăn đến chán cả miệng.

Câu chuyện cứ quanh quẩn trong những công việc thông thường của Ngự mãi đến khi chị

Mỹ sàng xong một thúng gạo, Ngự mới ra về. Trước khi về, Ngự hứa buổi tối sẽ sang giã gạo giúp.

Từ hôm ấy, Ngự luôn luôn có mặt tại nhà tôi để làm bất cứ công việc gì chúng tôi nhờ cậy.

Công việc chính của Ngự là chăn trâu, mà chăn trâu thì không khó nhọc gì, cứ việc thả trâu ra đồng cho nó ăn, buổi chiều lại dẫn trâu về.

Mỗi buổi sáng, Ngự cỡi trâu lội qua sông, thả cho ăn gần nhà tôi rồi vào nhà tôi chơi. Nhiều lúc thấy bọn chúng tôi quá lợi dụng sức lực của Ngự, mẹ tôi lại quát mắng chúng tôi, bắt không được sai Ngự làm như vậy.

Ngự-kkêu vô cùng, chỉ một hàm răng cắn vào miệng thúng, Ngự có thể nâng nửa thúng thóc lên được. Có lần Ngự phanh áo, áp miệng cái gáo dừa cho hút chặt vào da bụng, thế là chúng tôi xúm nhau vào lôi hết sức mình cũng không lấy chiếc gáo ra được. Khi chúng tôi đã mệt, Ngự chỉ khẽ thò bụng là chiếc gáo rơi ra ngay. Cảnh tượng ấy khiến chị Mỹ cười lăn lộn.

Tôi không nghĩ rằng Ngự làm như vậy chỉ có mục đích làm đẹp lòng chị Mỹ. Những lúc chị Mỹ đi đâu vắng, Ngự lộ vẻ buồn, không vui đùa nghịch ngợm với bọn trẻ chúng tôi, mà chỉ ngồi chăm chú nặn một hình nhân bằng đất mềm. Ngự không có tài tạc tượng nên hình nhân do hấn tạc chẳng giống ai hết. Có một lần tôi tò mò hỏi Ngự :

— Anh nặn ai vậy ?

Ngự ngắm nghía hình nhân ra vẻ đắc ý, rồi nói với tôi :

— Tao nặn chị Mỹ của mày đấy, giống không ?

Tôi lắc đầu :

— Chẳng giống tý nào hết.

Ngự không đáp, chỉ yên lặng làm nốt công việc. Hình như việc khó khăn nhất đối với Ngự là nặn tay và chân nên cứ tới những phần đó là ngự nổi giận, bóp nát hình nhân rồi tiếp tục làm lại.

Khi tôi bỏ đi thì bỗng Ngự bảo tôi :

— Khải ơi, anh nhờ Khải việc này nhà.

Từ trước Ngự vẫn xưng tao với chúng tôi, nay nghe Ngự, xưng anh một cách thân mật, tôi cũng hơi ngạc nhiên, khẽ hỏi :

— Việc gì đấy anh Ngự ?

Ngự nói :

— Anh nhờ Khải việc này, nhờ đừng cho ai biết, tối nay anh rủ đi bắt tổ chim.

Nghe nói đi bắt tổ chim, tôi mừng quýnh, dục Ngự :

— Việc gì cứ nói đi, hề em làm được thì em làm.

Ngự nghiêng cổ hướng mặt về phía tôi, tôi hiểu ý Ngự muốn nói nhỏ cho tôi biết nên cúi xuống gần. Ngự run rua nói :

— Lúc nào vắng người Khải nói với chị Mỹ là : « Chị có lấy anh Ngự không ? »

Tôi nghĩ chuyện chẳng quan trọng gì mà Ngự cũng làm ra vẻ bí mật. Bởi vì bọn trẻ con trai, con gái chúng tôi vẫn thường gán ghép làm vợ chồng mà có sao đâu. Tôi gật đầu trả lời Ngự :

— Được rồi, hề em gặp chị Mỹ em nói hộ cho.

Buổi tối hôm ấy tôi theo chị Mỹ ra bờ sông rửa bát. Tôi nhắc lại câu nói của Ngự ban sáng, chị Mỹ chỉ cười hỏi :

— Chú Ngự nhờ em hay ai nhờ em hỏi câu đó ?

Tôi mạnh dạn đáp :

— Chính chú Ngự đấy chị ạ. Chị Mỹ lại cười nói :

ĐÔI BUỒN CỦA NGỰ

— Mai có gặp chú Ngự, em nhớ bảo là em quên không hỏi chị nghe. Thầy mà biết em nói giúp chú Ngự, thầy đánh chết.

Trước lời dọa nạt của chị, tôi không hiểu gì, nhưng cũng không dám nói thực cho Ngự biết mà chỉ khất lần mãi.

Ngày chị Mỹ đi lấy chồng, tôi gặp Ngự đờ đẫn trên mình trâu, mắt đăm đăm nhìn vào nhà tôi như ngóng đợi ai. Tôi quen thói được Ngự cho cỡi trâu nên thay lại nói :



✦ Xin ông tha cho

Mỹ Trong bữa tiệc tại điện Capitoie để ăn mừng thành công của chuyến bay gemini III, và của John Young, bà mẹ của phi hành gia này lại ngồi bên một nghị sĩ.

Ông này là tay nịnh dâm hạng bảnh, nhìn bà nói :

— Thưa bà ! tôi xem bà quá trẻ trung mà đã làm mẹ một vị anh hùng...

Bà kia trề môi :

— Xin ông tha cho ! Chỉ trong 5 ngày, tôi đã già mất đi 20 tuổi đấy.

— Anh Ngự, anh cho em lên ngồi với.

Ngự quắc mắt nhìn tôi. Suốt từ khi biết Ngự và đùa nghịch với Ngự, chưa bao giờ tôi thấy sợ đôi mắt của Ngự đến như vậy. Tôi còn ngạc nhiên chưa hiểu nguyên nhân làm cho Ngự ghét tôi thì Ngự đã cầm dây thừng quất mạnh vào lưng con trâu, con trâu chồm lên, phóng trên đường và cứ thế chạy mãi.

Bây giờ nghĩ lại tôi mới chợt hiểu niềm đau khổ tuyệt vọng của Ngự : Ngự đã yêu chị Mỹ.



Hành trình

★ HỒNG
KHẮC
KIM
MAI

Mai cao trên núi đón về
Đường sâu biêng biếc ửng kè lưng anh
Chồi son sắt nở trên cành
Khằng-khieu thân gió trắng mảnh đêm xưa
Cho em thoát lối nhu thuận
Với anh ân ái ngực trần khuya nay
Rằng số kiếp đã an bày
Ai xui anh đến rừng dày thương em ,

Hồn tôi nước quáng lênh đênh
Em xuôi theo sóng đầu ghềnh trắng hoang
Hương xưa sắc lưỡng phiêu tàn
Xác thân làm vợ kinh hoàng xương mai
Ru con ru giấc tâm đôi
Ru anh sương khói đục lời yêu đương



TÙY BÚT

★ MAI-TRINH (Vientiane)

b Ậ Y GIỜ anh ở rất xa, rất xa, có bao giờ anh nghĩ đến em như em vẫn thường nhớ, về anh? Có bao giờ anh biết đến những nỗi buồn của em những khi xa vắng anh? Chúng mình ngày một cách xa, vì hai đứa không cùng một chủng tộc và chúng mình tự làm khổ nhau ích gì. Biết thế thà rằng chẳng yêu anh, bây

giờ thì quá muộn. Tình yêu quả là phức tạp, em muốn quên mà càng nhớ, em muốn ghét mà càng yêu. Em muốn chạy trốn tình yêu đó, anh biết không?

Mỗi lần nhận thư anh, em buồn hết sức vì sự nghi ngờ của anh. Sự dầy vò của tình yêu khiến em mỗi ngày một mòn mỏi và không còn cần thiết đến tình yêu đó nữa nhưng vẫn yêu anh!

TÙY BÚT

Tại sao thế? Tại sao? Tại sao? Em tự hỏi tại sao em lại yêu anh, anh đâu có gì đặc biệt hơn những người con trai mà em đã từng gặp gỡ trong những chuyến đi du lịch đó đây, tại sao em không yêu một người con trai nào đó mà lại yêu anh? Tại sao? Ôi tại sao em lại yêu anh? Em hết sức buồn khổ cho tình yêu của em.

Em thù oán anh vì anh đã đem buồn khổ đến cho em để đòi lấy tất cả những vui tươi, yêu đời của em. Những ngày thứ bảy, Chúa nhật bây giờ đối với em dài vô tận. Có những lần ngồi ở bàn làm việc chợt nhớ đến anh, em đã khóc nức nở và phải đóng chặt cửa phòng làm việc, mặc dù chưa đến giờ tan sở. Em vui đó, buồn đó và rất hay giận hờn anh. Bất cứ lúc nào em cũng có thể khóc được. Em nhớ nhất những ngày mưa bão trên đất Phù-tang, em lang thang ra đường bất chấp mưa rơi, gió thổi và những hiểm nguy, đề rồi khi đến nhà

người bạn Ân-Độ nghe họ kể chuyện những người bị bão cuốn mất tích, em mới lại cảm thấy sợ. Có những đêm nằm thao thức nhớ anh, em muốn quên hết mọi giận hờn để chúng mình lại tiếp nối những liên lạc như trước kia, nhưng em nhiều tự ái lắm, anh thấy đó, và mỗi lần viết cho anh, em lại từ chối tình yêu đó và nhất định không cho phép anh làm lành. Em yêu anh, điều đó anh dư biết mà anh vẫn cứ làm cao với em, bắt em phải làm ngơ với tất cả bạn bè thì quả thật anh tàn ác và ác lắm.

Anh cũng biết rằng trước khi yêu anh em đã quen biết bao nhiêu người, và cả anh nữa, em biết là anh có rất nhiều người yêu, em đã phải ráng làm ngơ để cho anh tự do chọn lựa, thế mà anh còn bảo là ngoài em ra anh chẳng yêu ai. Lúc nào anh cũng làm bộ giận hờn để bắt nạt em. Hôm nay ngồi đọc ại những lá thư anh viết cho

ÙY BÚT

em dạo trước sao mà dịu dàng thế, em chỉ muốn anh hãy tiếp tục viết cho em như những lá thư đó. Nhưng bây giờ thì anh ác lắm, em chẳng muốn yêu anh nữa đâu. Thiên hạ đồn rằng người Úc cộc cằn, thật rất đúng. Mà thôi, em trách anh nhiều rồi, em chẳng còn giận anh nữa đâu. Em vẫn đeo nhẫn của anh,

điều đó chứng tỏ là em luôn trung thành và yêu anh. Nếu anh còn nghi ngờ thì em sẽ khóc cho sưng to mắt lên và em sẽ gói lại tất cả tình yêu của em dành cho anh rồi gửi về sở anh ở Tân-Giá-Ba để anh đem về xứ Australia của anh cho rồi.



★ NGỒI LỖ BỊ HÒN

Trong hoa viên Viện Cao Học Carthage tại tiểu-bang Illinois (Hoa-kỳ) có một tảng đá lớn. Theo tục lệ nhà trường, kỳ đến nay đã xưa hơn 50 năm, nếu nữ sinh viên nào tình cờ ngồi trên tảng đá này, phải chịu đê cho chàng sinh viên nào bắt gặp trước tiên, hôn một chiếc. Vì là tục lệ nên các cô đành chịu vậy. Và lại chiếc hôn cũng ngắn ngủi lấy là thôi, chứ không mê là say đắm như các chiếc hôn khác.

Mùa hè năm vừa qua, viện này được dời về Kenosha (tiểu bang Wisconsin). Các nam sinh viên, muốn bảo vệ tục kỳ quái nhưng khoái trá này nên rủ nhau 50 tên, khiêng tảng đá nặng đến 2 tấn rưỡi thả lên xa hơi chế về trường mới và đặt giữa hoa viên.



NHỮNG VŨ-ĐIỀU CAO - MIÊN

(Tiếp theo Phở-Thông 188)

★ 5.— Các Điệu Múa

Như trên đã nói, Vương quốc Cao-Miên không có viết riêng một quyển sách về môn vũ của mình như nước Ấn-độ. Nguyên do có thể nói là vì cổ nhân học vũ của người Ấn, Thái lan, Mã-lai v.v.. rồi thì lấy y các tư thế có sẵn, hoặc biến chế thêm cho hợp với phong tục mình mà lưu truyền đến bây giờ. Các vũ nữ, lẽ cố nhiên chỉ học theo lời thầy dạy, ít khi được giảng tỉ mỉ rằng lối múa tay như thế nghĩa là gì, lối đưa

như vậy nghĩa là thế nào? Ngay đến các bậc sư cũng chưa chắc thông thạo tất cả ý nghĩa của mỗi điệu bộ.

Sự kiện này trái với quốc gia Ấn, vì môn vũ phát tích từ đạo Bà-la-môn truyền lại có hơn 4.000 năm, thành thử người Ấn có viết quyển BHARATA giải thích rõ ràng từng điệu bộ một.

Ở Cao-Miên, mỗi tư thế cũng có nghĩa gần như một lời nói, nhưng ý nghĩa chắc chắn

của các điệu bộ ấy rất khó giải thích vì nhiều lý do. Thoạt tiên ý nghĩa của một tư thế được sửa đổi do những điệu bộ kế tiếp hoặc dẫn trước tư thế ấy, và do hoàn cảnh của vai tuồng.

Tùy theo vũ nữ biểu diễn một mình hay từng đoàn và tùy theo họ ngồi hay đứng, những điệu bộ dù để biểu lộ một tư tưởng giống nhau, cũng bị biến đổi nữa.

Ngoài ra, có một vài tư thế còn giữ được ý nghĩa không thay đổi, ví dụ như «Điệu vũ chào mừng : ANJALI» luôn luôn tượng trưng cho lòng thành kính sự tôn thờ.

Tất cả điệu bộ được sắp xếp từ nhiều thế kỷ trước theo những quy chế khắt khe. Không một điệu bộ nào được trình bày bất ngờ hoặc tự ý diễn viên sáng chế ra.

Đây là sáu lối múa tiếp diễn với nhau của vai trò thứ nhất của nhóm người Không lồ (chàng) Ravana và tên cận vệ :

1.— Hai chân dậm gót cong như hình miếng chày, thân hình ngay ngắn, đầu hơi ngẩng lên, cánh tay trái đưa ngang một

bên với một cử chỉ của kẻ có uy thế, cổ tay gấp mạnh lại phía sau và bốn ngón cong theo về hướng ấy, ngón tay cái bẻ gấp xuống như muốn chắm vào gan bàn, tay cánh tay mặt đưa thẳng bên kia hơi cong ở giữa cánh tay, cổ tay cũng gấp lại nhưng ít hơn cổ tay trái, ngón cái và ngón trở chụm vào còn ba ngón kia vãn ra.

2.— Chân mặt, thân mình và đầu ở nguyên vị trí cũ, chân trái tách ra, gấp lên, cánh tay trái hạ xuống, ngón tay trở chỉ vào đùi của vũ nữ, các ngón khác cong xuống gan bàn tay, cánh tay mặt đưa ngang bả vai, bàn tay cong vãn lên.

3.— Hai chân chụm lại, thân mình ngay ngắn, hai cánh tay đưa thẳng hai bên, các ngón tay vãn lên

4.— Chân trái lui ra sau một bước, thân mình vẫn ngay ngắn, đầu hơi nghiêng về phía trái, cánh tay mặt đưa xuống trước thân mình, các ngón tay vãn rời ra, cánh tay trái đưa lên cao, cổ tay và ngón

tay gấp lại phía sau.

5.— Chân trái bước tới hai bước. đầu gối vẫn cong, thân mình hơi nghiêng về bên mặt, cánh tay trái chống xuống đùi, cánh tay mặt đưa thẳng ra, bàn tay nắm lại.

6.— Chân trái trở lại vị trí cũ, chân mặt lùi một bước, cánh tay mặt cong lại một ít.

Qua sáu điệu bộ này ta có thể nhận thấy lối cong hai chân và tách hai đầu gối thường được giữ gìn ở mỗi điệu bộ.

Trong nhịp quân hành của bầy khỉ gọi là Kbach Pathum, ta lại thấy lối cong hai chân này nhiều hơn, đến nỗi khi bầy khỉ đi từng bước một, ta cũng không có cảm tưởng là chúng đi mà là bò hoặc là lối trình diễn một điệu bộ vô lý.

Trong loạt tư thế giả bay trên mây, lối cong hai chân vẫn được xử dụng nhưng không cố định như trên và hai chân không đều nhau vì diễn viên phải để một chân trước một chân sau, hoặc cả hai để trên mặt đất, hoặc một chân cong lên phía sau. Giữa lúc ấy hai cánh tay của vũ nữ dang thẳng hai bên một cao, một thấp,

đưa lên đưa xuống chậm chậm như hai cánh chim đập, có khi cả hai cùng gấp, các ngón tay vãn ngược lên.

Đối với các vai Tiên-đồng Kinâra và Tiên nữ Kinârey, lối vũ này tên là Kbach Si Nuon. Nhiều vai tuồng khác cũng dùng lối vũ bay trên mây này. Ta có thể nhận thấy trong lối vũ của Rân thần Naga gọi là Kbach Rotác động cong hai chân như trườn bò ở điệu múa của bầy khỉ, trong lối vũ của Chim thần Garuda gọi là Kbach Krut, trong các lối vũ khác như : Nhịp đi của Nhà Vua Prêa Réach Damnoeur, vũ vui tươi Kréas Ram, vũ dâng rượu Sên Sra, vũ nhắc lại lời Thần dạy Kbach Trâk v.v...

Ta cần phải nhấn mạnh vào điểm quan trọng của sự cong hai chân và tách hai đầu gối ra vì tư thế này được hầu hết diễn viên xử dụng không những ở Cao Miên mà ở Thái Lan và ở Lào cũng vậy.

Cũng trong một điệu ấy, vai nam tách hai đầu gối rộng hơn vai nữ, ngoại trừ trong những

vũ bộ của nhịp đi bình thường. Đó là một đặc điểm của môn v Cao Miên, Lào và Thái Lan.

✱

Dù ở Cận Đông hay Viễn Đông người ta đều biểu diễn lối vũ bằng tay Ta có thể nhìn những tư thế của bàn tay mà hiểu và đoán được diễn viên muốn «nói» gì. Dưới đây là một vài chi tiết về tư thế của bàn tay bắt nguồn từ trong gốc Giáo phái Bà-la-môn, mà theo sự truyền thống là do điệu bộ của chư vị TỐI linh thần đã sáng lập Trời Đất truyền lại.

«Tư thế Pataka Hasta : bàn tay xòe, bốn ngón thẳng và khít ngón cái nằm sát theo, đầu ngón cái chạm vào cuối ngón trỏ. Tư thế này có nghĩa là «Chiến Thắng «sao vậy», hay «như thế này», và để chỉ mây, gió, ánh mặt trời và mặt trăng. Trong quyển Abhinaya Darpana ghi rằng khi Thần Brahma ngự đến Parabrahma, Ngài đưa bàn tay thẳng như thế giống như lá cờ gọi là Pataka và phán rằng: «Chiến thắng!» từ đó người ta nhận thấy ý nghĩa đó trội hơn các ý nghĩa khác và chấp nhận với tánh cách huyền bí của nó.

Vũ nữ Cao Miên, thay vì chỉ đưa thẳng bàn tay, lại uốn cong các ngón ra phía sau, ngón tay cái kéo cong xuống lòng bàn tay, cổ tay cũng bẻ gấp ra sau càng nhiều càng tốt. Tư thế Pataka Hasta bị thay đổi hẳn trong tất cả các vũ điệu, mặc dầu đúng theo sách vở thì vũ nữ không phải bắt buộc phải uốn cong các ngón tay như vậy.

Vì thế, trong tư thế Musti Hasta, bàn tay nắm lại, theo truyền thống Ấn-độ thì ngón cái để nằm trên các móng tay, còn theo Cao Miên thì ngón cái để dựa vào ngón trỏ. Tư thế này dùng trong lúc đánh nhau và bộc lộ sự giận dữ. Điệu bộ không có nghĩa nào khác hơn vì bàn tay nắm lại chỉ có một ý nghĩa đó mà thôi. Nguồn gốc thần bí của nó cũng rõ ràng vì đó là điệu bộ của Thần Vishnu đánh quỷ Madhu.

Tuy nhiên, toàn thể các điệu bộ không cùng một ý nghĩa dễ hiểu như vậy. Ta thử xét qua 28 tư thế ghi trong quyển Abhinaya Darpana là những điệu bộ được ngành vũ Cao Miên đặc dụng nhất.

Tư thế Ardha Candra Hasta

có lẽ được dùng thường : các ngón tay khít nhau và uốn cong ra sau như tư thế Pataka, nhưng ngón cái tách rời ra thay vì khép theo bốn ngón kia, đây là theo người Ấn, còn theo người Miên thì ngón cái lại kéo vào lòng bàn tay, các ngón kia vẫn lật ngược ra sau. Vì được dùng thường nên ý nghĩa của tư thế này rất thay đổi và phụ thuộc luôn luôn vào những điệu bộ trình diễn một lượt với nhau. Cần phải ghi nhớ rằng khi diễn viên muốn thêm vào điệu bộ diễn tả sự ngạc nhiên, ý lo sợ, sự suy tưởng, cầu nguyện, cúng dường thì tư thế này có thể dùng theo sự tích : ý muốn của thần Civa ước mong Mặt Trăng thuộc về mình. Ta có thể liên kết điệu bộ, huyền bí xa xôi kia với sự biểu diễn ý nghĩ của mình qua điệu bộ ấy hay không? Khi tư thế ấy có nghĩa là cầu nguyện và suy tưởng, ta có thể cho rằng đó là sự suy tưởng và cầu nguyện của Thần Civa muốn Mặt Trăng thuộc về mình. Khi tư thế ấy có nghĩa là tỏ ý lo sợ, ta có thể cho rằng sự lo ngại của Thần Civa chưa biết rằng mình sẽ được như ý muốn không : còn đối với sự ngạc nhiên ta có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của Thần Civa

khi chưa thấy Mặt Trăng sớm thuộc về mình.

Đây là hai điệu bộ của vai Tiên nữ Apsara thường dùng : dáng lẽ vật hay trình vòng hoa gọi là Brahmara Hasta và Hamsasya Hasta. Trong tư thế Brahmara Hasta ngón tay cái để lên móng tay trỏ, ba ngón kia vênh lên. Tư thế này để cho vai trò biết bay dùng như chim thần, Garuda, ngoài ra còn có nghĩa là sự phối hợp của những nhân vật huyền bí và điệu bộ hái hoa.

Trong tư thế Hamsasya Hasta ngón tay cái và ngón tay trỏ châu đầu dính nhau, ba ngón kia vênh lên. Tư thế này có rất nhiều ý nghĩa không nhất định như cầm vòng hoa, cột sợi chỉ tượng trưng trong lễ cưới, tỏ vẻ tin tưởng, sự bức tức hoặc làm xong một việc gì. Ý nghĩa sau cùng nguyên gốc là điệu bộ của Thần Civa truyền dạy hệ thống thần thông Tattva dưới gốc cây Nyagroda.

Trong các tư thế dưới đây, người Miên đã thay đổi khá nhiều từ điệu bộ đến ý nghĩa.

Tư thế Arala Hasta ngón tay cái và ngón tay trỏ châu đầu

NHỮNG VŨ ĐIỆU CAO MIÊN

vào nhau và bẻ quặp xuống cổ tay, ba ngón kia vãnh lên, theo người Ấn thì có nghĩa là sự ban phước, nhịp đi cầu nguyện buổi sáng và buổi chiều, uống thuốc độc hay rượu thần, hoặc để thay lời nói : «Đến đây nhanh lên.»

Tư thế Candra Kala Hasta ngón tay trở và ngón tay cái cũng chụm vào như trên nhưng ba ngón kia lại cong vào gan bàn tay có nghĩa là Mặt trăng tròn theo sách Abhinaya Darpana, còn theo ngành vũ Cao Miên thì có nghĩa là điệu bộ khiêu khích.

Tư thế Anjali : hai bàn tay thẳng ngón Pataka chập vào nhau theo sách Abhinaya Darpana thì để lạy Thần, lạy thầy hoặc các Tu sĩ Bà-la-môn ; khi lạy Thần thì hai tay để trên đầu, lạy thầy thì để trước mặt và lạy các Tu sĩ thì để trước ngực. Theo một quyển sách khác, tư thế ấy gốc ở điệu bộ của Thần Civa khi hỏi : «Phải làm sao ?». Lối vũ chào mừng mở đầu buổi trình diễn gọi theo tiếng Ấn-độ là Anjali, tiếng Miên là Sampéas cũng với tư thế Anjali giữ niềm thành kính và tôn thờ, nhưng không có sự phân biệt về lối

chấp tay để trên đầu, trước mặt và trước ngực tùy theo nhân vật được chào mừng. Trong trường hợp đặc biệt này, vũ nữ vãnh các ngón tay ra phía lưng bàn tay xem rất đẹp mắt.

Tư thế Kapota : hai tay xòe chập vào nhau, các ngón tay vãnh ngược về lưng bàn tay, theo sách Abhinaya Darpana có ý nghĩa chấp nhận một lời tuyên thệ, thảo luận với bậc Thầy trưởng, tỏ ý phục tòng.

Tư thế Nandikesvara cũng giống như Kapota nhưng được dùng với ý nghĩa hiềm kỵ, ghê tởm tùy theo vai tuồng.

Đây là một cảnh hai người khiêu khích đánh nhau :

Một người đưa thẳng cánh tay mặt trước, ngón tay cái chụm vào đầu ngón tay trở, ba ngón kia vãnh ngược lên theo tư thế CandraKala nghĩa là khiêu khích, cánh tay trái để trên bấp về bàn tay cầm gươm, chân mặt hơi cong, chân trái duỗi thẳng ra phía sau.

Một người đứng đối diện, hai cánh tay giăng ngang vai, các ngón tay vãnh ngược lên, hai chân hơi cong, hai gót chấu vào

NHỮNG VŨ ĐIỆU CAO MIÊN

nhau, vai rung nhiều lượt, thân mình hơi lúc lắc, tư thế ấy có ý nghĩa khinh miệt đối phương.

Những điệu bộ của ngành vũ Cao miên tượng trưng cho tất cả sự xúc cảm : vui, đau đớn, nhục nhã, giận dữ, hôn mê, van xin, vuốt ve, từ chối, thẹn thù, thương yêu, v... Có khi lối diễn tả của họ rất rõ ràng và dễ hiểu, có khi trái lại rất tế nhị khó khăn. Nhưng luôn luôn những sự rung cảm này hình như đưa hồn ta vào thế giới của ảo mộng, mơ mơ,

hoặc hoặc như nghe một bài thơ trong giấc chiêm bao. Tất cả những vai trò trong tuồng hát Cao-miên đều thuộc vào một lịch sử thần thoại, huyền bí và kỳ ảo.

Các cô gái nhỏ phải học rất nhiều năm mới thành tài, và chỉ học múa men theo lời thầy dạy chứ không thấu hiểu được ý nghĩa của từng điệu bộ do cô nhân đã khổ công truyền lại.

(Còn tiếp)



★ Nịnh dâm cũng mỗi nơi mỗi cách

Đào Gina Lolobrigida đã từng đóng phim khắp nơi trên thế giới, đã nhận xét về đàn ông họ đón tiếp cô như sau :

Ở Hồ ly vọng, nếu họ khoái mình thì họ mời Coca-cola nước đá.

Người Anh mời uống trà sữa. Ở Pháp lại mời rượu Sâm-banh nếu quả thực mình có sức quyến rũ được họ, nhưng ở Ý thì đừng hòng, đành chịu chết khát thôi. Họ không mời gì cả, vì mọi người đều bám lấy cánh tay mình hôn lấy hôn để, còn thì giờ đầu nữa mà mời uống.



NGÂM NGÃI TÌM TRẦM

★ QUÁCH-HUỆ-RẠNG

NĂNG CHIỀU xuống, gió chiều lên, hoàng hôn trở giấc. Rặng núi mạn Hoài Đức đang chìm dần vào làn sương mờ như khói nhạt, chân trời giăng mây tím càng nhuộm buồn thêm cảnh rừng núi thâm u.

Một người đàn bà Thượng khoảng năm mươi tuổi, mái tóc hớt cao đã ngả màu, đứng ngoài hiên mắt đăm đăm nhìn vào khu rừng bên cạnh. Hôm nay là đúng ba ngày ba đêm mà sao ông Yên, chồng bà chưa về. Mọi khi

ông Yên đi chỉ một ngày một đêm hay cùng lắm là hai đêm. thì ông về, lần nào cũng thế, khoảng tàn canh một, lúc sương bắt đầu xuống lạnh là ông âm thầm gõ cửa, không nói tiếng nào. Mỗi khi xuống mở cửa Bà cầm cây chổi quét nhà trong tay, vừa thấy ông, Bà vung chổi vào đầu ông ba cái, chẳng nói chẳng rằng, để giải tà ma cho ông.

Ông Yên là một người Thượng chuyên tìm trầm hương,

NGÂM NGÃI

một loại cây quý, linh thiêng trong tận rừng sâu. Mỗi chuyến đi gian nan như thế có khi không tìm được gì mà lại cực kỳ nguy hiểm.

Trước khi đi, ông đến trước bàn thờ Thần khẩn vái với cả tâm thành rồi ngâm bảy thứ ngải vào mồm. Lúc bắt đầu ra đi cho đến lúc trở về tuyệt đối không được hở môi nói một tiếng nào, vì trong ngôi ấy có ma theo dẫn lối mới tìm thấy được trầm và lúc về nếu không bị đánh chổi lên đầu thì ma cũng không xuất ra. Như thế người ngậm ngải sẽ mất hẳn lý trí, mất hẳn nhân tính, không còn biết gì, sẽ chạy vào rừng sống chung với loài dã thú.

Chuyến này vì có một người lái buôn khách ở miền xuôi lên nài rẽ cây trầm hương về làm thuốc. Hẳn ta hứa sẽ đền ơn ông một món tiền lớn và hẳn ta có cho trước một ngàn đồng cùng với mấy bánh xà phòng thơm. Đối với người Thượng chất phác này bấy nhiêu đó cũng đủ nhiều quá rồi nên ông bằng lòng. Tối hôm ấy sau khi người khách ra về, ông Yên liền đi ngay.

Hôm nay, bà Yên không còn bình tĩnh nữa, bà lo sợ đủ thứ: sợ rắn độc, sợ hổ. Bà cầu nguyện không biết bao nhiêu

lần cho chồng bà được bình yên.

Ngoài kia trời đã tối mịt, cơn trùng rả rít thê lương, ánh trăng trung tuần lên khỏi đỉnh núi nhưng xé không thủng màn sương đặc, sương đêm từng giọt trên mái tranh, trên mấy ngọn cây mít bên hè, chốc chốc đổ xuống rào rào theo từng cơn gió núi ngập ngừng thổi.

Bà Yên rùng mình bước vào nhà đốt thêm một nén hương trước bàn thờ.

Bà đến bên chồng ăn miếng trầu và xé một miếng thuốc rê ăn theo. Nằm trên chông trông chờ, bà mỗi mòn lần theo tiếng thẩn lẩn chác lười trên vách đất.

Trăng đã lên cao, có tiếng bước chân ngoài sân và tiếng gõ vào cánh cửa khép hờ.

Người đàn bà nằm trên chông ngồi phất dậy, mừng quýnh chạy vội ra quên xách theo cây chổi.

— Trời ơi, Ông về đó hả, sao tới bữa nay tận!

— ...

— Ông làm sao vậy?

Ông già nhăn nhó thấy vợ mình quên mất công việc cần thiết. Ông thấy vợ ngơ ngác nhìn, ông phát giận vọt miệng nói:

— Cái chổi?

Chỉ bấy nhiêu lời rồi ông trời

lên một chuỗi cười rừng rợn và
ôm đầu chạy thẳng vào rừng.
Bà vợ chợt tỉnh, Bà vội lấy chổi
rượt theo nhưng đã muộn rồi.
Bà không còn thể nào giải tà ma
cho chồng bà được nữa.

Như điên cuồng, bà trở về
đập phá bàn thờ và ôm đầu
gào khóc.

Từ hôm ấy, những ai đi buôn
trên đường Võ Đất, Tánh Linh,
Bình Tuy, khi đi ngang qua Tà
Bao đều thấy một người đàn ông
Thượng mặt mày hốc hác, ngơ
ngáo ngồi bên ven đường ngay
bìa rừng lúc rạng đông. Mỗi



★ Ông Fleming và dân Tây-Ban-Nha

Tại Tây ban Nha, rất nhiều đường sá và công thự, công ốc
lấy tên Bác sĩ, Fleming. Ông Fleming, người đã tìm ra thuốc
Pénicilline. có lẽ là người mà dân Tây ban Nha mang ơn nhất.
Trước kia, các nhà đầu bò, rũi bị thương, đại đa số đều chết.
Ngày nay, nhờ thuốc pénicilline nên họ chóng lành bệnh và tiếp
tục nghề nguy hiểm này.

khi xe chạy gần tới thì ông
cuống cuồng đâm đầu chạy vào
rừng và nói những gì không ai
hiều được.

Tháng ngày qua, rặng núi
Hoài Đức cũng như ngọn Tánh
Linh sơn vẫn muôn đời chìm
trong khí thiêng của non cao
rừng rậm. Sáng chiều sương
vẫn phủ đầu non, thiên nhiên
chưa thay đổi mà khói lửa đã
lan tràn, chẳng biết ông già Tà-
Bao còn sống hay không ?



lời kinh cuối

Cho tôi được làm tên du mục
Suốt đời lang thang
Lang thang trên những cánh đồng
Chiến tranh vừa mới đi qua
Lượm mảnh bom,
Cho đỡ nát đất, phù sa



Cho tôi được làm tên du mục
Ngắm sao trời
Tưởng chừng mắt em soi đường
Trong đêm tối.
Kim ơi ! Kim ơi ! Kim ơi !
Chuông giáo đường hay tiếng anh gọi em
Sáng trưa chiều tối
Kim ơi ! Kim ơi ! Kim ơi !
Cho tôi được làm tên nô-lệ
Nghe tiếng chuông siêu thoát linh hồn.



Maria ơi ! Maria ơi !
Cho con được làm tên kiện vong
Để con quên rằng quê hương này
Có hơn hai mươi năm dài chinh chiến
Kim ơi ! Kim ơi ! Kim ơi !
Maria ơi ! Maria ơi !
Cho tôi ! Cho tôi ! Cho tôi !

★ THIÊN-HÀ



★ NGUYỄN-VỸ

(liếp theo Phổ-Thông 189)

★ Lưu-trọng-Lư và
Võ-Nguyên-Giáp

CÙNG lứa tuổi trẻ hoạt động hăng say về văn nghệ và chính trị, Tuấn tiếp xúc thường xuyên, hằng ngày với hầu hết các nhân vật của hai giới trên, các bạn đồng nghiệp, đồng chí, và không đồng chí, đang chiếm phần lớn đời sống khá sôi động của Hà-Nội dưới thời Mặt Trận Bình Dân Pháp (1936-1938). Trong một chương trước, tôi đã nói khá nhiều về khoảng từ tháng 2-1936 Mặt Trận

Bình Dân (Front Populaire) lên nắm chính quyền ở Paris và những ảnh hưởng trực tiếp ở Việt-Nam, đến tháng 7-1937.

Võ-nguyên-Giáp, sinh viên trường Cao-đẳng Luật-Khoa, Hà Nội, vừa thi đỗ chứng chỉ 2, cấp bằng Cử-nhân Luật, tháng 6 năm 1937, nhưng năm sau, 1938, lại thi rớt cấp bằng Hành chính Luật. Số đồng sinh viên Luật Hà-Nội thi đậu chứng chỉ Cử-nhân liền

TUẤN CHANG TRAI

học một năm về « Droit - Administratif » (Hành chính Luật), thi đậu cấp bằng này được bổ ra làm Tri-Huyện nếu về Chính phủ Nam Triều, hoặc « Commis » làm việc tại Phủ Toàn quyền, hoặc các Tòa Thống sứ, Khâm sứ, Thống đốc nếu phục vụ cho chính phủ Thuộc địa.

Võ nguyên Giáp lúc bấy giờ có ước vọng làm Commis, nhưng thi rớt nên bỏ học luôn, và tiếp tục làm giáo sư Sư Địa trường Thăng Long. Đây là một trung học tư thực lớn ở một đường hẻm cạnh nhà Thờ Tin Lành. Và cách gác trọ của Võ nguyên Giáp ở đường Henri d'Orléans độ vài trăm bước.

Tuấn thường đến nơi gác trọ này, nói chuyện với Giáp và vợ Giáp, một cụ nữ sinh trường Đồng Khánh Huế, người mập, không đẹp, đôi mắt to. Giáp có một tủ sách gồm phần nhiều các sách Cộng sản bằng Pháp văn, và cho Tuấn mượn lần lượt xem hết quyển này đến quyển khác : « De l'impérialisme » của Boukharine, « manifeste du Parti Communiste français », của Thorez, « Maladie infantile du

Communisme », của Lénine, v.v...

Từ đây, Tuấn bắt đầu làm quen với Chủ nghĩa Cộng sản Đệ tam Quốc tế, và được dịp học hỏi về chủ trương của Cộng sản. Tuấn đọc gần hết tủ sách của Giáp, độ 100 quyển, và các báo và tạp chí Cộng sản từ Paris gửi sang : « L'Humanité, Vaillant, Regards Clarté, » v.v...

Một hôm, Tuấn đem trả Giáp quyển sách cuối cùng trong thư viện của anh ta, vợ anh mời Tuấn ở lại dùng cơm trưa. Đến lúc ăn chuối tráng miệng, Giáp hỏi Tuấn :

— Anh là người đầu tiên đã chịu khó đọc hết các sách trong tủ sách của tôi, nói về Chủ nghĩa Cộng sản. Chắc nay anh đã hiểu rõ chủ nghĩa Cộng sản...

— Vâng, và lần đầu tiên tôi ham học hỏi của tôi được thỏa mãn. Vì tôi đã tìm được nơi nhà anh chị đầy đủ sách Cộng sản để nghiên cứu kỹ về chủ nghĩa ấy. Cảm ơn anh chị nhiều lắm.

Giáp mỉm cười hỏi :

— Anh nghĩ sao về chủ nghĩa Cộng sản theo như anh đã

ngiên cứu, anh có thể cho tui tui biết được không ?

— Được chứ. Tôi nghĩ rằng Chủ nghĩa Cộng sản không thích hợp với dân tộc Việt-Nam.

Chị Giáp trở mắt nhìn Tuấn. Tuấn nói tiếp :

— Trước kia, chưa đọc các sách báo ấy, tôi còn nhiều thắc mắc, nhưng vẫn có chút ít cảm tình với học thuyết Mác-Lê, vì anh chị cũng biết tôi thuộc về thành phần trí thức vô sản. Nhưng từ khi đã đọc và nghiên cứu kỹ các sách về Cộng sản chủ nghĩa thì tôi thất vọng hoàn toàn. Tôi có ý thức rõ rệt rằng chủ nghĩa Cộng sản nếu áp dụng ở Việt Nam chắc chắn sẽ làm sụp đổ hết các nền tảng luân lý gia đình, xã hội, quốc gia của dân tộc VN., cho đến cá nhân của con người cũng sẽ không còn nữa.

Giáp tủm tỉm cười, không nói gì, nhưng chị Giáp hỏi :

— Anh có nhận thấy xã hội tư bản đầy rẫy nô lệ và bất công không đã ?

— Thấy rõ lắm chứ, chị. Nhưng muốn san bằng những bất công đó, và tạo ra một xã

hội tự do, công bằng, nhân đạo một thế giới đại đồng, phải một cuộc cách mạng khác cơ, chứ không thể là cuộc cách mạng vô sản được. Cuộc cách mạng vô sản, theo chủ trương của Mác-Lê chỉ đập đổ một bất công để tạo ra một bất công khác, đập đổ một giai cấp để tạo ra một giai cấp khác, đập đổ một đế quốc để tạo ra một đế quốc khác. Và sau cùng, là phá bỏ xiềng xích nô lệ này để cột vào xiềng xích nô lệ khác. Như thế đâu phải là cách mạng ?

Võ nguyên Giáp bảo :

— Chính cái Révolution prolétarienne (1) tạo ra một giai cấp bình đẳng cho tất cả mọi tầng lớp, một thế giới đại đồng cho tất cả nhân loại, trong đó, như anh đã đọc trong quyển « Le Capital » của Karl Marx và « La Dictature du Proletariat » của Lénine, chế độ đế quốc tư bản, sẽ tự nó bị đập đổ bởi những mâu thuẫn nội bộ của nó, và cách mạng thợ thuyền sẽ thắng lợi.

Tuấn hỏi lại :

— Lénine không cần cứ vì sự kiện nào thực tế để xác định rằng chế độ tư bản sẽ tự nó sụp đổ vì những mâu thuẫn nội bộ của nó và cách mạng vô sản sẽ

(1) Cách mạng vô-sản

thắng lợi. Giả sử cách mạng vô sản sẽ thắng lợi đi nữa, thì xã hội sẽ ra sao. Huống chi, suốt thời Lénine nắm chính quyền, cuộc cách mạng mác-xít do Lénine làm bùng nổ lên ở Nga, vẫn đi từ thất bại này đến thất bại khác, đâu có thắng lợi ? Chứng cớ là Lénine đã phải áp dụng tân chính sách kinh tế N.E.P. sau trận đói 1921, trận nội chiến do nông dân đẩy lên và cuộc nổi loạn của Hải Quân Kronchtadt, tháng 3 năm 1921. Lénine chán nản, đã bỏ hoạt động cách mạng từ năm 1922, đến năm 1924 Lénine chết mà không thấy lú lên một tia hy vọng thắng lợi nào của chủ nghĩa Cộng sản. Đến khi Staline lên cầm quyền, phải dùng đến khủng bố, tù đầy, đàn áp, giết chóc hàng triệu người mới duy trì được chế độ Độc tài gọi là « vô sản ». Như vậy thì cuộc cách mạng bôn-so-vít đã thực hiện ở Nga đến nay gần một phần tư thế kỷ rồi, vẫn chưa thắng lợi. Nó chỉ được kéo dài nhờ chính sách sắt máu của Staline mà thôi, và chính nó đã bị chia rẽ trầm trọng bằng sự thành lập Đế Tư Quốc tế của Trotsky.

Võ-nguyên-Giáp, hai tai đỏ

bùng, nhưng nét mặt bình tĩnh, ngắt lời Tuấn :

— Trong quyển « L'Etat et la Révolution ». Lénine đã nói rõ rằng chính phủ vô sản cần phải giết hết giai cấp tư sản để đi đến thắng lợi, nhưng đó chỉ là một chính sách giai đoạn, vì Lénine chủ trương thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa Marx-Lê là thế giới Cộng sản sẽ không còn giai cấp, cũng không còn quốc gia (ni classe ni Etat).

Còn Trotsky, thì anh xem các sách cũng biết rõ, hẳn chỉ là một kẻ phản bội, un renégat, một loại Kautsky, Kerinsky.

— Vâng. Lénine có nói như vậy, nhưng anh nên nhớ rằng quyển « L'Etat et la Révolution » Lénine viết và xuất bản hồi tháng 8 năm 1917, để thanh minh cho chính sách độc tài vô sản mới bắt đầu thiết lập ở Nga. Nhưng, tân chính sách kinh tế (N.E.P) 1921, là cuộc thất bại đầu tiên của chế độ Cộng sản, trước áp lực võ trang của toàn thể nông dân Nga. Tôi xem trong quyển « Des principes du Léninisme » của Staline (tháng 4-1924), đã thấy Staline chống lại nguyên tắc của Lénine rồi

TUẤN CHÀNG TRAI

Staline chủ trương bạo tàn, vạt mặt dầu ông đã phá bỏ chính sách N.E.P. thiết lập chế độ « Stakhanovisme (2) » và « Kol-khoze » (3) ông vẫn phải dùng những biện pháp sắt máu để bắt buộc nông dân phải chịu chế độ độc tài của ông. Mãi cho đến nay, nhân dân Nga-xô đã không được vui mừng đón nhận một chính thể Cộng sản dưới quyền lãnh đạo của Đảng, mà trái lại, còn đang rên xiết dưới một bàn tay sắt của một người. Từ Staline cầm quyền (1924) đến nay (1937) đã 13 năm, nhân dân, thợ thuyền và nông dân Nga-xô đã hưởng được những ưu tiên gì của một chế độ thật là tự do, bình đẳng, vô giai cấp chưa? Còn Trotsky có thể là một kẻ phản bội của Staline, hay của Mác-Lê hay của Cộng-sản Đệ tam, điều đó đối với chúng ta không thành vấn đề. Vì chúng ta chỉ thảo luận về chủ nghĩa Cộng sản

heo Mác-Lê, và theo Staline.

Vợ Giáp cười:

— Anh Tuấn, anh là thi sĩ, anh chỉ có thể là một thi sĩ mà thôi.

Võ nguyên Giáp cũng cười:

— Anh chàng mơ mộng bất trị! Nếu tôi nắm chánh quyền, tôi sẽ bắn anh chết, rồi tôi dựng cho anh một cái tượng như người Hy-Lạp thời thượng cổ.

Tuấn cười:

— Rất tiếc, tôi không được là một đệ tử của Homère (3) nhưng tôi cũng không phải là đệ tử của Platon. (4)

(CÒN TIẾP)

(2) tăng gia sản xuất (tiếng Nga)

(3) nông dân Hợp tác Xã (tiếng Nga)

(4) Homère, Thi sĩ Hy Lạp, thế kỷ thứ IX trước J.C.

(5) Platon, Triết học gia Hy Lạp 428-347 trước J.C. Trong quyển « La République », Platon có một chủ trương biện chứng pháp học.

● THU BẠN ĐỌC và
● ĐÁP BẠN BỐN PHƯƠNG

Vì kỳ này bài nhiều quá, hết chỗ, nên tạm gác hai mục trên, để kỳ sau. Mong bạn đọc thông cảm.

PHỒ-THÔNG

SAIGON

CHÂU-ĐỐC

★ TÂM-TRÍ

(tiếp theo P.T. 189)

2.— TÔI QUA CAMBODGE...

MỘT bạn thuyền chài chở tôi đi dọc sông Châu-Đốc (Hậu giang) đến cập bến trước một chùa Miên giữa một làng Việt, gần đình Vĩnh Ngươn. Tôi vào viếng chùa chỉ thờ độc nhất một tượng Phật bằng gỗ sơn vàng và ngồi nói chuyện vài chục phút với vị Sãi người Miên. Vị này còn trẻ, khoáng y theo lối sư Miên và cho tôi xem một bộ

Kinh bằng chữ Phạn, mà ông tụng hàng ngày. Đây là Phật giáo Nam Tông, chỉ thờ Đức Thích-ca Mâu Ni, không có Phật A-Di-Đà và Đức Quan Thế Âm.

Ông vẫn qua lại « biên giới » Việt Miên mỗi khi có việc cần. Tôi ngạc nhiên hỏi:

— Biên giới ở đâu, sao Thầy đi được dễ dàng vậy?

Ông Sãi Miên mỉm cười:

— Biên giới ở đằng sau Chùa.

Tò mò, tôi đi vòng ra phía sau chùa để coi, với sự hướng dẫn của anh thuyền chài. Sự thật, thì phía sau chùa là một cánh đồng bao la, trồng lúa sạ như tôi đã thấy ở Tịnh-Biên. Anh thuyền chài chỉ cho tôi một cái gò cách xa độ 300 thước, trên đó còn bốn bức tường của một đồn binh cũ, nay đã hoang tàn. Anh thuyền chài bảo :

— Trước kia quân ta đóng ở đồn đó, sát đất Miên. Nhưng thường bị lính miên phá phách hoài, coi bộ ở không yên, nên quân ta bỏ đồn. Hồi còn đồn đó, lính Miên cũng có những đồn nhỏ rải rác dọc theo các bờ ruộng, gọi là «biên giới». Từ khi quân ta bỏ đồn, rút về đóng ở Đình Vĩnh-Ngươn thì quân Miên cũng phá bỏ các đồn bót của họ mà đi mất hết.

— Thành ra «biên giới» bỏ trống, cả bên này lẫn bên kia không ai canh gác ?

Anh thuyền chài cười thản nhiên :

— Hồng aj canh gác hết.

— Thế thì mình qua bên đó được chứ ?

— Muốn qua thì qua.

— Người Miên không bắt mình à ?

— Bắt làm chi ?

Tôi phì cười. Tôi rủ anh thuyền chài băng ruộng đến cái gò đất cao, nơi đồn cũ của Việt-Nam. Chúng tôi đi trên các bờ ruộng, dẫm lên những bụi «hồ ngươi» đầy gai góc. Mười phút sau chúng tôi leo lên gò, thấy một lũ trẻ chăn bò cả Việt lẫn Miên đang đùa nghịch với nhau. Vài ba đứa tắm dưới ao nước gần đó. Chúng tôi đang đứng ngay trên «biên giới» Việt Miên. Tôi theo lũ trẻ xuống gò, băng qua vài đám ruộng. Một đứa trẻ bảo tôi :

— Bắt cua hông ? Cua nhiều lắm, chú ơi !

Tôi cười :

— Cua nhiều lắm hả ? Ừ, bắt cua nướng ăn chơi !

Tôi bỏ đôi dép Miên trên bờ, xắn quần bà-ba lên tận đầu gối xuống ruộng mò cua với lũ trẻ. Tôi rất thích cuộc chơi này, vì tôi đang lợi trong một đám ruộng của người Miên, trên lãnh thổ Cambodge ! Tôi chơi ở đây

thật lâu với mấy đứa bạn chăn bò Việt và Miên của tôi.

Lúc tôi «trở về Việt-Nam», tôi đứng giữa bờ ruộng ngoác chung quanh : chẳng có một người Việt, hay người Miên nào dòm ngó tôi cả. Nơi đây tôi cảm thấy được hoàn toàn tự do trong khung cảnh Đất Nước thái bình, an lạc. Hai chiếc trực thăng Mỹ bay rà-rà trên Kinh Vĩnh Tế, cách đó chừng 200 thước... Một người lính Mỹ ngồi nơi cửa, chữa súng đại liên ra ngoài. Hẳn trông thấy tôi, chắc cho tôi là một chú chăn bò... Trực thăng bay xa xa... không quay trở lại.

★ 3. — Bình Di, Pẹc-Chai, Pẹc-xà-Bàu.

Cậu Gò, học sinh đệ tứ trường Trung học Châu-Đốc, muốn đi với tôi cho có bạn. 7 giờ sáng, chúng tôi lên xe lôi «phô-lit» tại bến đò Cồn Tiên. Khỏi giới hạn làng Đa-Phước, đường tỉnh lộ dọc theo bờ Hậu giang trở nên bùn lầy, tất cả hành khách, — 4 người đàn ông, 2 đàn bà, toàn là nông dân, đều phải xuống đẩy xe. Tôi bảo hai người đàn bà :

— Thôi, hai chị lên xe ngồi, để tui tui đẩy được.

Hai thiếu phụ duyên dáng cười lên xe. «Tui tui», 4 thẳng đàn ông và con trai, hi hục đẩy chiếc xe lôi qua một khoảng đường lầy trên 5 cây số ngàn ! Đến Quận lỵ An-Phú một thị trấn khá sầm uất, qua ấp Cờ Ki đối diện với thôn Vĩnh Lộc ở bên kia sông Tại bến đò Cờ Ki rộn rịp một trung đội bộ binh đang sửa soạn chuyên đi nơi khác. Đò hành lý cá nhân được mang xuống chất đầy cả bến lẫn lộn với quần như. Ba bốn cô thôn nữ, mặc đồ bà ba trắng, đen, vài cô mặc quần tây chặt ống, tất cả đều uốc tóc và đeo xu chiêng độn ngực đầy đã không thua những bộ ngực Saigon, đứng dưới bóng me, bóng dừa, bịn rịn giã từ những người yêu, hay vị hôn phu của họ, hầu hết là binh nhì, với vài anh trung sĩ. Cảnh tượng rất thân mật và cảm động. Cách xa năm sáu nẹp nhà sàn, dưới bóng một cây cau, một cặp tình nhân có vẻ quyến luyến hơn cả, nàng nắm chéo áo chàng một tân binh độ 19, 20 tuổi, đôi mắt rung rung lệ. Ngồi trên chiếc xe cà rịch cà tang chạy lướt qua, tôi sực nhớ mấy câu thơ của Mạnh Giao, đời Đường.

*Dục biệt khiên lang y
Lang kim đáo hà xứ
Bất hân quy lai tri
Mộc hương Lâm-ngang khứ.*

(Chàng sắp đi, thiệp còn nắm áo.
Không biết chàng sẽ đáo nơi nao.
Dù chàng về chậm không sao.

Chỉ xin chàng chớ ghé vào
Lâm ngang) (1).

Xe qua thôn Khánh-An, đến Ngã ba Đình, quẹo ra hướng Khánh Bình. Qua một ngôi đình đồ nát, anh lái xe kể chuyện cho tôi nghe :

— Cái Đình này cách đây mấy tháng đã bị Việt-Cộng từ đất Miền ở bên kia sông lội qua tấn công lúc giữa đêm. Nếu không nhờ ông Thần Đình mách bảo trước thì Việt Cộng đã giết chết hết một trung đội Nghĩa quân đóng ở đây.

Nghe chuyện «ông Thần Đình» là lạ, tôi hỏi :

— Ông Thần mách cho ai ? Mách thế nào ?

— Số là hồi đó có một trung đội Nghĩa quân đóng ở Đồn

1) *Lâm Ngang là nơi Tư Mã Tương-Như giữ»* nâng Trác-vân-Quán. Đây, nâng lo chàng đi đến nơi nào gặp kẻ với người yêu khác.

này. Từ trước đến giờ ở đây rất an ninh, không có Việt Cộng. Bỗng dưng một đêm, vào chừng 1 giờ sáng, cả đồn đang ngon giấc, ông Thiếu Úy Trung đội trưởng nằm chiêm bao thấy ông già râu tóc bạc phều, mặc áo dài xanh, quần đỏ, tiếng ò-ò, kêu ông Thiếu Úy : «Giấc gần tới nơi, không dậy đánh, còn ngủ à ?» — Ông Thiếu Úy hỏi (trong chiêm bao) : « Ông già là ai mà biết giấc gần tới ?» — «Ta là ông Thần ở cái Đình này. Dậy mau lên mà giữ đồn, giấc gần tới nơi rồi ! Nghe chưa ?» ông Thiếu Úy dự t mình tỉnh dậy nài nỉ áo xống và súng đạn rồi kêu từng người linh dậy : « Đ.m. tụi mày ngủ gì như chết vậy ! Dậy mau ! Dậy mau ! Việt Cộng đột kích đồn tới nơi rồi ! » Bọn lính vùng dậy, chưa hiểu ất giáp gì hết. Có người thấy cảnh đêm khuya yên tịnh, không nghe động dậy gì, còn cười hỏi Trung đội Trưởng : « Thiếu úy mở ngủ hay sao, chớ có thấy thằng chó đê nào đâu ! ».

Thiếu úy quát mắng : «Tuần lệnh tao, ra phục kích chung quanh đồn, mau lên. Đừng hỏi lời thôi ! » Ông đặt mỗi người lính ở mỗi chỗ trọng yếu, và

phân phát đầy đủ khí giới, tựa đạn M13, Thompson, FM, tiểu liên, trung liên, im lặng sẵn sàng chờ địch.

Không đầy 5 phút sau, một tiếng súng lệnh nổ chát chúa và đồng thời mấy chục bóng người từ bờ sông ứa lên xung kích vào đồn. Việt cộng tưởng hăm đồn bất ngờ, không dè những loạt đạn từ thành đồn bay ra rào rào, Việt cộng ngã gục chết tại trận vô số kể... một nữ cán bộ Việt cộng từ trên sông bơi vào bờ, không biết bị nước cuốn áo quần thế nào mà cô ả chỉ còn mặc có một cái xi-lip, nhưng tay còn nắm chặt khẩu súng Colt. Nàng vừa lóp ngóp bò lên đường

bi ngay một loạt mi-tray-đet quật ngã lăn trên lề đường, máu thấm đỏ cả xi-lip. Việt Cộng còn sống sót mấy tên, lật đật tháo lui, lội về bên kia sông là đất Miền. Quân ta toàn thắng. Hai bữa sau, ông Thiếu Úy làm lễ thiết linh đình cúng tạ ơn ông Thần. Mấy bạn hàng ngoài chợ cũng góp tiền góp của đem đồ lễ vật cúng lu bù. Người Mỹ cũng đem cúng hai con heo thiết mạp. Họ bắt chước quy lạy ông Thần và cũng ăn nhậu với linh minh. Nghĩa quân không chết một người.

(còn tiếp)



★ Tem kiêu mới

Xứ Sierra Leone thuộc Tây-Phi-châu, có lẽ là một nơi phát hành loại tem thư kỳ-lạ nhất!

Tem tự động dính vào bì thư khỏi hồ hay nước miếng. Là hôn nữa, tem lại in hai mặt trong kỳ phát-nhà vừa rồi gồm 10 loại. Mặt phải là hình tem, lẽ tất nhiên, nhưng bề trái, thì in một lời quảng cáo của bất kỳ một nhà buôn hay một công-ty nào trong nước. Theo bộ Bưu-điện cho biết thì lối quảng cáo này đem vào cho ngân quỹ một số tiền không nhỏ.

Viết nữa đi Anh

(Cảm kích khi đọc mấy bài thơ khai bút của N.V. trong Phò Thông, số Tân-Niên).

Mặc ai tình chuyện sang giàu
Thi-nhân trăm lạng nguyện cầu thế gian.
To lòng rạo-rực nghìn trang
Hận tình thế-hệ chưa chan nghìn đời.

Viết đi anh ! Khóc ra lời
Máu reo là nhạc, lửa ngời là thơ.
Bụi ngùi một mảnh cơ-đồ
Xương khô, máu đọng, mã-mồ thê-lương.

Thơ anh hòa hận gió sương.
Hoa thơ trở dậy mùa hương đại đồng.
Ưu-tư triu mến thư phòng
Bắc Nam con cháu Tiên-Rồng hơ-vơ

Chiến trường máu chảy giòng thơ
Sương rơi đá buốt trên bờ Hoang-vu.
Viết đi Anh, khói mit mù,
Bút thần linh nghiệm mấy phù khói tan ?

Bên thành lay động cờ vàng
Ngậm-ngùi hồn Nước, rộn-ràng hồn Thơ
Viết đi Anh trong giấc mơ
Tình thương óm-áp bên bờ phân-ly.
Viết đi Anh, viết nữa đi !

* MẠCH-QUÊ-HƯƠNG
(Vĩnh-Bình)



BÀ TÚ sửa soạn đi ciné, xem phim «Tinh chỉ đẹp khi còn dang dở». Vừa rửa bát đĩa son chảo xong, dọn dẹp bếp núc đầu vào đây, bà đem son phấn lại ngồi nơi bàn viết của ông Tú. Bà dựng tấm gương trước mặt nhìn vào gương xoa qua loa một tý phấn, đánh phớt một lần son dịu trên môi, nhổ vại sợi lông ben lơ thơ trên mép tai. Bà vừa trang điểm vừa hỏi ông Tú:

— Minh xong chưa, Minh? Ông Tú đang cài nút áo sơ-mi, sắp thắt cài cà-ra-vát còn đeo lưng lẳng nơi cổ. Ông lăm lăm bằm một mình:

— Thợ may sơ-mi bây giờ đem nút ở phía trong, khó cài quá.

Bà Tú ngó lên ông, bỗng bà ôm bụng cười như nắc nẻ:

— Ha! Ha! Ha! chồng tôi mặc áo trái, mà lại kêu là thợ may đem nút ở phía trong! Ha Ha! Ha!

Ông Tú tiu nghỉu ngó lại thấy mình mặc áo trái thật, ông liền cởi ra, mặc lại... Bà Tú chạy đến ôm choàng ông Tú, hôn lấy hôn để ông ấy, rồi cài nút áo cho ông, rồi thắt cà - ra-vát cho ông. Bà vừa làm, vừa cười:

—Chồng tôi đăng trí ơ là đăng trí!

Xong, bà trở lại lấy lược chải sơ mái tóc.

— Minh ơi, có phải đàn bà Việt Nam đẹp nhất thế giới không mình?

Ông Tú còn mặc nguyên quần đùi, bước đến gần bà Tú, cúi xuống khẽ hôn một cái trên má bà:

— Em hỏi, thì anh trả lời là phải.

— Tại sao thế, Minh?

— Tại vì em là người đàn bà đẹp nhất trên thế giới.

Bà Tú nheo một nụ cười:

— Minh nhìn em, em cảm ơn Minh. Bây giờ Minh mặc quần dài vào đi, Minh mang giày đi. Phần em xong cả rồi...

Ông Tú đi lấy đôi vợ... Bà bảo:

— Minh chưa trả lời đúng câu hỏi của em về vẻ đẹp của người đàn bà Việt.

— Anh đồng ý với em. Nhưng người đàn bà Việt Nam đẹp hơn hết cả những người đàn bà trên thế giới, chỉ khi nào người đàn bà V.N. mặc chiếc áo dài thướt tha, uyển chuyển theo quốc phục.

Còn mặc «robe», hoặc «jupe», «mini-jupe», «maillot, bikini» v.v. thì phụ nữ Việt-Nam cũng như phụ nữ Pháp, Mỹ, hay Congo vậy thôi.



Chiếc áo dài là yếu tố làm cho một cô gái Việt Nam bất cứ giàu hay nghèo, sang hay hèn, đều có vẻ đẹp thơ mộng nhất, huyền ảo nhất, diễm kiều thù mỹ nhất thế giới. Chiếc áo dài biến người phụ nữ Việt Nam thành những con bướm, rực rỡ sắc màu, nhẹ nhàng, óng ả, lả lướt... Trong các dạ hội phụ nữ quốc tế ở Saigon, có đông đủ đại diện phái đẹp của Tây phương và Đông phương, vợ hoặc con gái, em gái, của các vị Đại sứ, tất cả mọi người đàn ông và đàn bà đều trầm trồ khen ngợi nét đẹp thần tiên của những giai nhân Việt Nam, bay bướm, uyển chuyển, huyền mơ, trong những chiếc áo dài lộng lẫy phất phơ của họ. Vì không

có gì hấp dẫn mê mẩn-mỹ quan của con người bằng hình ảnh vô cùng duyên dáng của một mỹ nữ Việt Nam trong chiếc áo dài quốc túy của nàng Nàng bước đi, người ta tưởng nàng bay. Nàng lướt qua, như một Nữ thần trong chiêm bao, phảng phất một xuất hiện diệu huyền, mơ ảo.

Đứng trước một phụ nữ Việt Nam mặc áo dài, người ta thấy chiếc «robe» của phụ nữ Âu Mỹ bó chặt từ trên xuống dưới, giam hãm thân hình của người đàn bà như cái tháp của chàng Râu-Xanh nhất chị em nàng Anne trong truyện của Charles Perrault.

Cả cái «robe de soirée» mặc trong những đám tiệc long trọng

cũng gò bó tấm thân ngà ngọc của người đàn bà Tây-phương.

Kém thắm mỹ nhất là cái áo dài của phụ nữ Trung Hoa, của một Tống-Mỹ-Linh hay một Lâm Đại, y như một bao bố.

« Kimono » của các cô gái Phù tang và Triều-tiên thì nặng nề, phức tạp, « Sarong » của các bà Hoàng Hậu Thái-Lan, Lào, Miên, Mã Lai Á thì thô kịch, lõe loẹt man rợ. Áo dài thường phục hay lễ phục của Nữ Anh Hoàng Elizabeth II hay của bà Kennedy lộng lẫy nhưng thiếu vẻ duyên dáng, thướt tha, thùy mị.

Chỉ có chiếc áo dài của phụ nữ Việt nam làm nổi bật sắc đẹp kiều diễm của con gái Tiên Rồng hơn tất cả các phụ nữ trên thế giới.

— Có lẽ đó là nhận xét riêng của Minh.

— Không phải « mèo khen mèo dài đuôi » nhưng hầu hết những người đàn bà và đàn ông ngoại quốc mà anh quen biết, mỗi khi bàn luận về phụ nữ Việt-nam và quốc tế, đều công nhận như thế. Họ cũng cho rằng cái quần trắng che giấu đôi ống chân không được đẹp lắm của

phụ nữ Việt-nam, trong lúc cái áo dài ôm sát được bộ ngực làm nổi bộ ngực lên và cái eo đều đặn của nó rập được đường cong thắm mỹ của hai bên hông, kể đó hai tà áo phất phơ như hai cánh bướm. Theo riêng anh thì phụ nữ Việt nam trang sức quốc phục không nên mặc quần chật ống, để giữ được vẻ đẹp toàn bộ với chiếc áo dài tha thướt. Đạo này nhiều cô nhiều bà ưa mặc áo hở cổ, hở ngực. Nhưng kiểu áo này chỉ tăng vẻ đẹp của người phụ nữ khi nào cổ ngực đầy đặn, và nước da trắng mịn, hoặc hồng hào. Chứ gầy còm, nổi xương vai xương ngực, da nám đen, mà mặc áo hở cổ hở ngực thì chỉ phô bày vô-ý-thức nhược điểm thân thể của mình mà thôi. Quần chật ống mặc với áo dài cũng phản ảnh cái thị hiếu kém thắm mỹ, (le mauvais gout) của người mặc nó.

— Minh xét thế nào về cái cổ áo cao quá ?

— Anh thấy mấy cô chiêu đãi viên của Hàng-không Việt-Nam mặc áo dài cao cổ làm giảm mất nhiều vẻ duyên dáng của họ. Màu xanh quá lộ liễu (trop



voyant) của chiếc áo dài của họ đã què mùa rồi, (giả họ dùng màu xanh da trời, nhạt một chút thì thích hợp hơn), cổ áo, dựng đứng lên bợ cả xương cằm che mất nét dịu dàng thanh lịch của cái cổ, và khiến cho cả cái đầu cử động mất tự nhiên. Rất tiếc, những cô chiêu đãi viên Hàng không Việt-Nam tiếp xúc hằng ngày với người ngoại quốc, lại không tiêu biểu xứng đáng sắc đẹp tha-thướt, mềm mại của phụ nữ Việt-Nam.

— Em rất đồng ý với Minh về điểm đó.

— Theo anh, để giữ thắm mỹ hoàn toàn của áo dài phụ nữ Việt Nam, cổ áo không nên cao quá 3 phân cả phía sau và phía trước.

— Em rất đồng ý với Minh. Nhưng bây giờ bỏ hết áo quần ra, chỉ mặc Maillot, sao phụ nữ Việt Nam không bao giờ được chấm làm hoa hậu thế giới ? Năm trước dự thi hoa hậu Đông Nam Á cũng chỉ đứng vào hạng ba !

— Em cũng biết thi hoa hậu cần phải theo nhiều tiêu chuẩn của một sắc đẹp lý tưởng : nào là bề cao, bề rộng, bề dài, bề sâu, bề hẹp, của thân hình, bộ ngực

Hoa hậu Thế giới, cô REITA
← FAZIA, người Ấn-Độ



Tượng đá Ménéade, đùn bà lý tưởng của Hy-Lạp
thời Thượng-Cổ

ông tay, ông chân, đường eo, đường cong, hình tròn, hình méo, nào là ánh mắt, màu da, màu tóc, nào là nụ cười, bộ đứng, dáng đi, v.v... và v.v... Như hoa hậu thế giới năm nay, cô Reita Fazia, là một cô gái Ấn Độ, Nữ sinh viên Y khoa, 23 tuổi, vòng ngực 89 cm, vòng eo 61 cm, vòng hông 89 cm, v.v...

Thế cho nên. Hoa hậu của Pháp cũng dự thi, chỉ kém một vài centimètres mà đành phải nhường ngôi Hoa hậu Thế giới (Miss World) cho Hoa hậu Ấn độ (Miss India).

— Bộ giò của cô này đẹp quá, Minh nhỉ. Phụ nữ Việt-Nam mình ít có người được bộ giò như thế lắm.

— Thời xưa, theo sử sách truyền

lại, thì chỉ có phụ nữ Hy-lạp là đẹp nhất ở Tây phương, và Phụ nữ Trung Quốc là đẹp nhất ở Đông phương. Một Hoa hậu lừng danh của Hy Lạp là SAPHO, vừa là nữ thi sĩ rất đa tình, ở thế kỷ thứ VI trước Giê-xu.

ARIANE nổi danh về sắc đẹp và mái tóc uốn lộn của nàng, là người yêu của vị anh hùng Thésée, ở đảo Crète, nhưng sau bị chàng phản bội bỏ rơi ở một bờ biển. Trong kịch «Phèdre» của Racine (thế kỷ XVII) có hai câu thơ thương tiếc nàng :

*Ariane, ma soeur, de quel
amour blessée*

*Vous mourutes aux bords où
vous futes laissée.*

(Bị vết thương lòng đau lắm

MINH OI !

sao, Ariane ơi
Em phải chết trên bờ biển mà
em bị bỏ rơi !)

Nansica với cánh tay trắng
nồn trắng nả, mà Đại Thi hào
Homère có ca ngợi trong bộ
phiêu lưu tình sử «Odyssee» (ca
khúc VII và VIII).

Pénélope, người vợ thủy chung
của Ulysse và nổi danh sắc đẹp
huy hoàng đã khiến cho bao
nhiều chàng trai mê mẩn và tuyệt
vọng Chồng đi chu du trên các
biển, ở trên các hòn đảo với
các cô tiên nữ diễm lệ, suốt
20 năm dang dăng nàng vẫn
trung-thành chờ đợi ở nhà.
Nàng chỉ ngồi dệt áo cho chồng.
Những chàng trai tha thiết xin
chút tình yêu, nàng đáp : « Khi
nào tôi dệt xong áo cho chồng
tôi, hãy nói đến chuyện ấy ! »
Nhưng ban ngày nàng dệt, ban
đêm nàng lại tháo ra, suốt 20
năm chưa xong chiếc áo! Cũng
giống như chuyện Nàng Bân của
Việt nam, mà các cô gái Bắc
thường hát:

*Nàng Bân may áo cho chồng
May được mấy vòng rồi lại
tháo ra !*

Công chúa «Hélène», chỉ vì
sắc đẹp siêu phàm mà thành ra

nguyên nhân cuộc chiến tranh
Troie trong 10 năm máu lửa.

Thi sĩ «Ronsard» đã tả sắc
đẹp của Nàng:

*Il ne faut s'ébahir, disaient ces
bons vieillards
Dessus le mur troien voyant
passer Héène.
Si pour telle beauté nous souf-
frons tant de peine.
Notre mal ne vaut pas un seul
de ses regards.*

Đây là kể những hoa hậu
trong lịch sử cổ Hy-Lạp. Đồng
thời, «Cléopâtre VII» hoàng hậu
Ai cập, thế kỷ I trước J.C. cũng
đã nổi tiếng là nhan sắc tuyệt
trần, đã làm say mê cả «César»
và «Antoine». Đến đời 18 thế
kỷ sau, nhà triết học *Pascal*
đã phải phê bình (trong quyển
«Pensées») :

« Si le nez de Cléopâtre eut été
plus court, il eut changé la face
du monde ! ».

(Giả sử cái mũi của Cléopâtre
ngắn hơn một tý, thì chắc nó đã
thay đổi cục diện của hoàn
cầu.)

Ý nói là Cléopâtre có cái mũi
hơi dài một chút mà Hoàng đế
La-Mã và Đại tướng Antoine đã
chết mê chết mết về nàng, gây
ra chiến tranh ở vùng Địa trung



Hải cũng vì nàng. Nếu cái mũi ấy ngắn đi một tý nữa, đẹp hoàn toàn hơn nữa, thì có lẽ cả thế giới sẽ loạn hết!

Đại khái cũng như cái cười của nàng Bao-Tự đã làm cho vua Kiệt mất nước vậy. Nhưng cái đẹp lừng danh của Bao Tự, hay của Đắc-Kỷ, của Điêu Thuyền, là những sắc đẹp lung dữ, làm cho khuyên đảo quốc gia. Hai người đẹp thơ mộng nhất của Trung quốc thuở xưa vẫn là Dương-quý-Phi và Tây-Thi.

Tây-Thi đẹp đến nỗi Lâu-Đĩnh, Thi nhân thời Mãn-Đường ca ngợi cả phiến đá nơi ngày xưa nàng còn giặt lụa:

*Tây Thi tích nhật cần sa tán
Thạch thượng thanh đài sậu sát nhân!*

*Nhất khứ Cô-tô bất phục phản.
Ngạn bàng đào lý vị thủy Xuân!
(Tây-thi-Thạch)*

(Tây-Thi xưa giặt nơi đây,
Nay rêu phủ đá, sậu ngày ngất lòng.)

Cô-tô cách biệt nghìn trùng,
Bờ sông, đào, lý, lạnh lùng hết xuân!

Nhưng thơ Trung-quốc xưa ca ngợi sắc đẹp của người đàn bà không có bài nào hay bằng ba bài « Thanh-Bình-Điệu » của Lý Thái-Bạch suy tôn Dương-Quý-Phi.

Một hôm vua Đường-Huyền-Tôn mở tiệc mừng châu hoa MầuĐo-n trước Điện nở đủ bốn màu, mùi thơm ngào ngạt. Dương-Quý-Phi ngồi thưởng ngoạn hoa bên cạnh vua. Bỗng vua sai quan hầu đi mời thi sĩ

MÌNH OI!

Lý-Bạch đến dự tiệc và làm thơ tặng hoa đề cho đoàn cung nữ ngâm. Quan hầu đến nhà tìm không có, chạy khắp nơi tìm không gặp, rồi ghé một quán rượu thấy Lý-Bạch say lúy-túy nằm ngủ nơi bàn rượu. Quan hầu vào gọi mãi không được, bàn nhau ôm thi sĩ lên lưng ngựa, chạy vào cung điện, khiêng Thi sĩ vào trước Ngũ-phượng - lâu, nơi Vua ngự với Dương-Quý-Phi. Vua sai cung nữ đỡ Lý-Bạch vào Đỉnh Trầm Hương, đặt nằm trên chiếu hoa. Lý Bạch vẫn ngủ say. Nghe lời Dương-Quý-Phi, Vua truyền lệnh lấy nước lạnh đắp lên mặt Thi sĩ, đề ông tỉnh rượu. Khi Lý Bạch sự tỉnh, thấy vua, sợ hãi quỳ xuống xin chịu tội. Nhưng vua cười bảo: «Đêm nay Trầm cùng Quý-Phi thưởng thực hoa mầu đơn mới nở, nhờ Khanh đặt cho một bài thơ đề phổ nhạc». Lý Bạch vâng lệnh, không cần nghĩ ngợi gì cả, cầm bút viết luôn một mạch 3 bài tứ tuyệt, gọi là « Thanh-Bình-Điệu tam chương » dâng Vua. Vua xem xong rất thích thú trao cho Dương-Quý-Phi. Phi cảm ý thơ liền rót rượu bỏ đào vào chén ngọc, sai cung nữ đến trao

tặng thưởng Thi nhân.

Bài thứ nhất, Lý-Bạch khen sắc đẹp huyền ảo của Dương-Quý-Phi:

*Vân tướng y thường, hoa tướng dung
Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng
Nhược phi Quần ngọc sơn đầu kiến
Hội hương Dao-dài nguyệt hạ phùng.*

(Áo phất phơ như mây trôi,
Dung nhan nở như hoa cười,
Gió xuân thổi vào hiên, sương thấm rơi.)

Kia nếu chẳng phải người đẹp hiện trên núi Quần-Ngọc, Thi cũng là tiên dưới trăng ở Dao-đài.)

Bài thứ hai và thứ ba, là nói tình yêu đậm đà của Vua đối với Quý-Phi.

— Núi Quần-Ngọc ở đâu, hả Minh?

— Núi Quần-Ngọc là một cảnh thơ mộng huyền mơ nơi bà Tây-Vương-Mẫu ngự trị, trong thần thoại Trung-quốc.

— Còn Dao-Đài ở đâu?

— Dao-đài là lầu đài làm bằng ngọc Dao, chỗ ở của bà Tây-Vương-Mẫu. Bài « Sở-Từ » có

MÌNH ƠI !

câu : « Vọng Đào-đài chi yền kiến
hề, kiến Hữu-nhung chi dật -
nữ » (Trông Đào-đài như mơ mơ
màng màng, thấy thấp thoáng
cô gái đẹp họ Hữu-Nhung). Nhà
thơ Lý-Bạch tả nhan sắc của
Dương-Quy-Phi chỉ phác họa
mấy nét huyền ảo, đề tượng
trưng sắc đẹp thần tiên bất diệt
của người yêu của vua Huyền-
Tôn.

Bà Tú ngấm nghĩ rồi bảo :

— Đàn bà con gái Việt-Nam
mình hỏi xưa cũng nhiều người
đẹp mà hôn chứ không có sao,
Mình ?

— Những ai, em kể anh nghe
nào ?

— Như Nữ thi-sĩ HỒ-XUÂN-
HUƠNG chẳng hạn.

— Hồ-Xuân-Hương mặt rõ
chẳng rõ chít như đá ong, đẹp
mỗi gì !

— Bà Triệu-Âu...

— Bà Triệu-Âu vú dài 7 thước,
phải vắt lên vai, em bảo là đẹp
ở chỗ nào ? Nhưng gọi bà Triệu-
Âu là sai, phải gọi là cô Triệu-
Thị-Chinh mới thật đúng tên của
vị liệt nữ ấy. Lúc khởi nghĩa,
màng mới có 20 tuổi, và hãy còn
là ma-đơ-moa-zen...

— Bà Tú liền gây với ông Tú :

— Ít nhất Minh cũng phải kiếm
trong lịch sử và văn học Việt-
Nam một vài người đàn bà đẹp
nhất của giòng giống Tiên Rồng
chớ !

— Hiếm gì : Ý-LAN phu-nhân,
NGỌC HÂN công chúa, bà Quận
công BUI-VAN-KHUÊ.

(Tại sắc đẹp của bà này mà nhà
Mạc mất ngôi. Cũng tại sắc đẹp
của bà mà có vụ ám sát ở Nam
Định dưới thời nhà Lê).

— Thế kỷ XX, phụ nữ Việt-
Nam mình có ai đẹp nổi tiếng
không ?

— Thế kỷ nguyên tử này đây
hả ?... Có em !

Bà Tú đánh yêu ông Tú một
cái đốp trên vai :

— Thôi đi, Minh ! Em khỏi
chơi với Minh nữa đi !

— Nếu em không chịu thì thôi.

Bà Tú sực nhớ... vụ đi xem
chớp bóng tuồng « Tinh chỉ đẹp
khi còn đang dở », bà cười rùm
lên :

— Minh ơi, hai đứa mình nói
chuyện người đàn bà đẹp, quên
mất vụ đi cine, bây giờ trễ giờ
rồi ! Ha ! Ha !

Điền Hương

nỗi buồn gác trọ

★ THU-YÊN (Huế)

*Buổi chiều thành phố chui qua khung cửa,
Bên trong bức tường : thế-hệ cô đơn.
Tôi cầu mong phố đưng huyền-náo nữa,
Đề trên gác trọ lòng bết tủi hờn.*

*Áo trắng em đi ngoài kia nắng gió,
Buổi chiều nằm xuống, em bước dẫm lên.
Phố xá này quyen rũ em rồi đó...
Tôi quay vào căn gác trọ buồn tênh.*

*Tôi chán ghét không gian ngoài gác trọ,
Và hứa lòng nên ở lại trong này.
Nhưng tâm-hồn ưu tư nhiều vô số,
Phố chắc vui và gác trọ tôi buồn.*

*Lòng phố chật dù thiếu tôi vẫn chật,
Niềm cô đơn tôi thông cảm cho tôi.
Rồi cúi xuống để thì thầm cùng đất,
Va ngừng lên lòng mở rộng mây trời.*

*Buôn gác trọ in lên khung cửa hẹp,
Nắng rất nhiều nhưng chẳng có vẻ, đây
Ngoài phố ấy môi em cười chắc đẹp,
Tôi hình-dung mà thấy như trong này.*

4.000 năm

dân-ca Việt-Nam

★ **Phạm-Phương-Chi** (278 Gia-Long, Qui-Nhon)

□ **NHỮNG DÂN CA BÌNH-ĐÌNH**
(tiếp theo **Phổ-Thông** 189)

★ **DIỆU-HUYỀN** phân loại và chú thích

33.— Đền treo trước gió khi tỏ khi mờ

Duyên em đứng đó đứng ngơ mặt sầu.

Bởi vì anh sơ ý buổi đầu,

Phải chi anh bỏ miếng trầu là xong ! (1)

Bởi vì chàng nên thiệp, phải xiu long đong

Phải chi mình thiệp đã xong một bề (2)

Trai khôn thấy gái đứng mê (3)

Cây cao lớn cội trăm bề khó xiu (4)

Lòng anh yêu, bà từ mẫu cũng yêu, (5)

Lựa kia muốn những sợ điều không ăn ? (6)

Áo kia sao chẳng vấn, xắn ? (7)

Em có chồng nơi khác, anh đón ngăn làm gì ! (8)

(Nàng trách chàng : (1) sao hồi đó anh không đem trầu cau đến xin cưới em ? (2) Vì chờ anh nên em đã phải

long đong, chứ nếu để một mình em quyết định thì việc đã xong lâu rồi. (3) Ai bảo anh mê em làm chi mà không lo cưới em, (4) để dần dà em thành ra cây cao lớn cội có phải là khó xiu không. (5) Anh yêu em, mà anh cũng yêu em, (6) sao anh còn ngại không muốn nhúng lựa vào màu điều (màu đỏ tươi), sợ màu điều không ăn vào lựa ư ? (7) Nếu muốn nhúng lựa, sao anh không chịu xắn tay áo lên ? (8) Để nay em có chồng rồi, anh lại đón ngăn em làm chi ?).

★ **Vợ lớn ghen vợ bé.**

34.— *Tiếc rằng nời lớn hơn niu,*

Niu năng nấu nướng anh yêu hơn nời !

★ **Hứa hẹn :**

35.— *Dạo vườn ăn đi chín cây*

Ăn trái cau dày mới cưới được em.

(Nàng bảo : anh với em dạo vườn, anh hái đi chín cho em ăn. Nhưng chừng nào anh cho gia đình nhà em được ăn trái cau, anh mới cưới được em cơ !).

36.— *Em gá ngãi với anh*

Mai sau bà từ mẫu em có thác,

Anh đi cho em cái nhà Đại-Ngư đich-sát (1)

Trong thời bốn cây cột bịt bạc

NEUROTONIC nổ óc
Quảng Trợ cường trí não

Ngoài anh lại phết vàng
 Có cặp rồng ngang
 Bốn con doi thả
 Có đờng lụa xả
 Anh thắc chín cái gông
 Có cây hồ vắn
 Anh đem lên cân cái,
 Trong thời nệm trái, ngoài thời mừng loan,
 Bánh trái hai hàng
 Tam bản ngũ sự,
 Trong sách Luận-ngữ có câu :
 « Bán tử chi tình »,
 Bớ em ơi ! mủ rơm anh đội, lục bình em mang.

(1) đích - sát : đích - đáng.

(Chàng hứa, nếu em lấy anh thì mai sau mẹ em chết, anh sẽ làm đám ma linh đình như chàng vừa kể !)

★ Thách lễ cưới

37.— Phụ mẫu em đòi anh chẳng bao nhiêu
 Đòi trăm nhật, trăm nguyệt, trăm phụng, trăm hoàng
 Một trăm con rắn hồ mang
 Thường lưỡng giao cái,



Anh về anh sắm cho đủ thứ vật lễ nghi, tới chơi,
 Cho phụ mẫu em già chó luận chi của tiền!
 (Không thương chàng, nên mới thách lễ cưới như thế).

★ Chửi xỏ người mai dong

(Khi nàng muốn từ chối đám hỏi).

38.— Mai dong cặng, thấp cặng cao,
 Muốn ăn thịt chó mẹ tôi xào cho ăn !

★ Chê trai lém miệng.

39.— Chuông vàng đánh ít kêu thanh
 Trai khôn nói ít gái lanh biết nhiều.

★ Hồng thêm lấy chồng !

40.— Một mình ấm lạnh cho xong,
 Hai hơi thêm nức, cực lòng thêm lo.

(Còn tiếp)

Trong tháng 4-67

BẠN ĐỌC SẼ ĐỌC CHỪNG 50 LẦN THIÊN TRUYỆN TUYỆT VỜI

Bắt trẻ đồng xanh

của SALINGER

nếu bạn đã say mê *Câu chuyện của Dòng sông*.
 Để cưới thật dữ dội và ngậm ngùi liền đó trước cơn gió hư vô
 đang tàn phá Mỹ châu, Âu châu.
 Truyện dành tặng cho những người nổi loạn, những kẻ khinh
 bỉ học đường, những triết gia, những tu sĩ, những tâm hồn lạc
 nỏn và những người không thể yêu nhau... của một tác giả vĩ
 đại và kỳ dị nhất văn học Mỹ.

Do PHÙNG KHÁNH dịch theo bản in lần thứ 50.

THANH-HIEN xuất bản.



Michèle Ray

l á u cá!

★ NGUYỄN-VĂN-BÀO

Tự ý đi vào mặt khu Việt-Cộng, nữ phóng viên chiến tranh của một tờ báo Pháp thiên Cộng đã... làm giàu một cách bất ngờ!

b uổi sáng hôm ấy, sau khi đi chụp hình những chướng ngại vật do VC đặt trên mặt đường, tôi cùng với hai cậu học sinh người Việt xin quá giang, lái xe chạy trên quốc lộ số 1 đề trở về Bồng Sơn. Sau đó vào lúc 2 giờ chiều, một chiếc phi cơ của không lực Mỹ sẽ đến chỗ tôi và luôn cả chiếc xe hơi lên phía Bắc qua vùng Bình Định vì vùng này thiếu an ninh nên khó qua lại, mỗi suy nghĩ vẫn vơ, tôi không còn chú ý đến con đường trước mặt, bỗng cậu học sinh Việt ngồi bên cạnh hét lớn «Tốp lại» khiến tôi giật mình thẳng gắp.

«Thì ra ba tên-Việt cộng trong bộ bà-ba đen chắn ngang đường chia súng thẳng vào xe. Lúc ấy tự nhiên tôi nghĩ đến nhiều việc có cái thật là dân dạn. Tôi nghĩ

MICHELE RAY

đến bà mẹ và đứa con trai nhỏ của tôi hiện còn sống ở bên Pháp. Tôi nghĩ đến chiếc phi cơ tôi phải có mặt trên đó vào lúc 2 giờ và không hiểu sự tức giận của phi công ra sao khi không thấy tôi. Tôi nghĩ đến bản trường trình nói về một tiểu đoàn quân chánh quy Bắc-Việt hiện ở vùng này và tôi không rõ bọn họ có hung dữ hay không. Tôi nghĩ thêm : « Michèle ơi ! Sao mà lại không đem theo vài viên thuốc sinh tố ! »

« Lúc này, hai cậu học sinh Việt đã tìm cách ra khỏi xe và bọn Việt cộng cũng đang phân vân không biết nên để chúng tôi ở trong xe hay ra ngoài. Song tôi vẫn bước ra khỏi xe và nói câu « Pháp báo chí » bằng tiếng Việt, nhưng khi tôi vòng ra phía sau xe lấy máy ảnh để chụp hình thì một chiếc lưới đã dúi sắt vào xương sườn khiến tôi phải đứng dừng lại. Tôi nghĩ tốt nhất lúc bấy giờ là cười duyên một cái nhưng tiếc thay tên VC với chiếc lưới kia lại không nhìn tôi.

« Vài phút sau, tay tôi bị trời giật ra phía sau lưng và khoảng mười hai tên VC nữa xuất hiện. Tất cả bọn họ đang ra hiệu với nhau và nói líu lo, chúng có là họ đang có một cuộc tranh luận

dữ dội lúc ấy, tôi mặc bộ quần áo thường dân nhưng bất ngờ tôi chợt nhận ra rằng tôi đang đi một đôi giày của Lục quân Mỹ. Tôi cảm thấy có biết bao cặp mắt đang chăm chú nhìn đôi giày đó. Tôi nghĩ thêm : « Bộ mà sợ hãi, Michèle ? — Ừ » và lúc ấy tôi muốn cởi phăng đôi giày đó đi nhưng tay tôi vẫn bị trời chặt và bị canh gác kỹ lưỡng.

« Đa lái xe hơn hai ngàn cây số ở Việt Nam mà trước đó chưa một chuyện nào tương tự như vậy xảy đến với tôi ».

Trên đây là đoạn mở đầu bài tường thuật về ba tuần sống với VC của Michèle Ray đăng trên tạp chí « Life » ấn bản Á Châu (Asia Edition) số đề ngày 6 tháng 3 năm 1967. Báo chí Việt Nam cũng đã đề cập nhiều đến trường hợp Michèle Ray bị VC bắt giữ nhưng có điểm này ít ai chú ý đến : « Michèle Ray tự ý đi tìm Việt-Cộng để có thể viết phóng sự hầu hốt bạc ! » Và cô đã thành công : Tờ báo «chị » đăng bài của cô chính là tờ « Life » đã nói ở trên. « Life » là một trong những tờ báo mua tác quyền, với giá hậu nhất trên thế giới ! Bây giờ Michèle Ray đã về Pháp đi nghỉ hè vài tuần với gia đình cô nhưng trước

đây: khi thực hiện chuyến « làm thiện » táo bạo, cô đã làm cho nhiều người bị thương hay bị chết oan: Họ là những binh sĩ hành quân tìm kiếm Michèle Ray đã bị Cộng quân phục kích hay đã dẫm phải mìn, chông, v.v...

● Michèle Ray là ai ?

Thực ra đây không phải là một nữ kỹ nữ nổi tiếng mấy mặc dù binh sĩ Mỹ ở Việt-Nam rất « chịu » cô. Lực lượng Đặc Biệt Mỹ lấy tên Michèle Ray đặt cho một cuộc hành quân. Khi cô đến viếng một hàng không mẫu hạm Mỹ, quân đội Mỹ đã thu hình cô trong một đoạn phim có tên là « Một giờ với Michèle » (Hour with Michèle) Sau khi cô đến sinh hoạt chung vui một đêm với binh sĩ Sư đoàn 4 Bộ binh Hoa Kỳ để viết phóng sự, binh sĩ Mỹ khắc lên cây hàng chữ « Michèle đã ngủ ở đây » (Michèle slept here).

Năm nay 29 tuổi, Michèle Ray là đặc phái viên chiến tranh của Tuần san « Le Nouvel observateur » một tờ báo Pháp thiên Cộng (1), cô đã có một đời chồng và nay li dị (hiện có cậu con trai Patrick, 11 tuổi) trước

khi sang Việt-Nam viết phóng sự đã có một thời kỳ làm người mẫu thời trang. Với chiếc xe hơi Renault, Michèle Ray đã đi suốt từ Á căn Đình đến Alaska và nay đã đi qua những đoạn đường đáng kể ở Việt-Nam. Và nếu cô có nổi tiếng cũng chỉ vì cô là một trong số hiếm các nữ phóng viên chiến tranh ngoại quốc ở VN. Đến hôm 17 tháng 1 năm nay, cô bị VC. « bắt giữ » khi đang lái xe đến Bồng Sơn và sau khi được thả và cô lại nổi tiếng dữ: Báo chí quốc tế tha hồ mà săn đón cô! Dưới đây là một đoạn hồi ký ba tuần sống trong rừng với VC của Michèle Ray đăng trên tờ «Life» số đã dẫn.

● Ngày hốt bạc ?

« Tôi đã đến Việt Nam từ mùa hè năm ngoái và dự định lái

(1) Ngược lại trong bài hồi ký trên tờ Life, Michèle Ray lại không có ý thiên Cộng chút nào mà toàn những đoạn «bóc» người Mỹ lên rất nhiều, Phải chăng Michèle Ray chủ ý viết vậy để tờ Life đăng, giúp cô có một số bạc kếch sù ?

xe đi từ mũi Cà-mâu đến tận vùng phi quân sự Bến Hải, để hoàn thành một cuốn phim về Việt Nam. Tôi đã sửa soạn rất kỹ lưỡng cho chuyến đi này, để bỏ ra 4 tháng trời học hỏi về VN và chất những bao cát chặn đạn lên chiếc xe để tránh mảnh mìn nếu có. Tôi tin tưởng rằng chuyến đi này sẽ hoàn toàn thành công và vô sự. Tôi nghĩ không ai dại gì phí một quả mìn để phá chiếc xe nhỏ bé không đáng kể của tôi. Ngoài ra tôi còn tránh không đi vào lúc ban đêm nữa. Cuối cùng, nếu tôi gặp phải VC — tôi đã nghĩ đến điều này trước khi bị bắt — Tôi sẽ khai rằng tôi không phải là một binh sĩ hay người Mỹ, mà là phóng viên của một quốc gia trung lập. Tôi đã sửa soạn đầy đủ hai phần ba chuyến đi và có lần tôi phải dừng lại trước một trạm kiểm soát của VC nhưng lúc ấy họ lại không bắt tôi.»

Ngay sau khi được tin Michèle Ray bị «hay được?» VC bắt giữ, quân đội Việt-Mỹ đã mở nhiều cuộc hành quân tìm kiếm — Ngay hôm 17 tháng 1, phi cơ trực thăng Mỹ đã bay vòng trên vùng địch kiểm soát bắt loa xuống gọi lớn: « Cô Ray chỉ là một nhà báo Pháp «French newswoman», không có vũ khí, cũng không phải là một nhân viên tình báo của quân



Michèle Ray đang thả rong trong 1 trại binh Mỹ ở VN.

đội đồng minh.»

Đêm đầu tiên trong tay địch, cô ngủ trong một thôn xóm ở gần nơi bị bắt giữ. Sau này Michèle kể lại với phái viên nhật báo The new York Times: « Tôi như một tù tử. Tất cả nam phụ lão ấu trong làng kéo đến xem mặt tôi. Tôi lấy làm ngạc nhiên thấy họ có vẻ thân thiện lắm.» Ba ngày sau, VC thấy giữ Michèle ở vùng này có vẻ nguy hiểm nên dẫn cô đi chỗ khác xa hơn.

NEUROTONIC số 06
 Tổng công ty sản xuất

Ba tuần sau VC thả Michèle Ray ra — tại sao họ lại phóng thích cô? Michèle Ray giải thích: « Họ bảo tôi: «Cô là người khách chứ không phải tù nhân, Chúng tôi muốn phối kiểm lại lời khai của cô. Chỉ có thể thôi!» Quả thực VC có đối đãi Michèle Ray như là một vị khách. — Họ cho cô những viên thuốc bổ, đối xử tử tế...» «Có lần trong suốt hai ngày chúng tôi phải nấp dưới đường hầm.» : Vì đường liên lạc giữa VC vùng ấy và trung ương bị các phi cơ Mỹ oanh tạc cắt đứt nên gần một tuần sau Michèle Ray mới được dẫn đến một viên chỉ huy quân VC, được biết họ đã phối kiểm danh tánh của cô và cô sắp được thả...

Một nhân viên chánh quyền có bảo «Việt Cộng dùng cô ta để về tuyên truyền.» Thực ra phải nói trái lại mới đúng! suốt bài tường thuật của Michèle Ray đầy rẫy những đoạn chống cộng kịch liệt, khác hẳn với giọng điệu của những ký giả ngoại quốc thực sự bị VC bắt cóc để tuyên truyền trước đây. Chúng ta lấy một thí dụ:

«Thỉnh thoảng tên giáo sư VC mang về vài tờ báo VC. Ngày kia tôi đọc thấy câu chuyện hai nữ cán bộ ngăn chặn được 2000 lính Mỹ trong một trận đánh. Tôi hỏi tên giáo sư VC « anh có đọc tin này không? Anh có tin chuyện này không? Chỉ có hai cô gái mà ngăn chặn được những 2.000 lính Mỹ hay sao?»

« Tên giáo sư xác nhận, đoạn nói: «Cô hiểu là đôi khi cô cũng phải khuyến khích binh sĩ bằng những câu chuyện tương tự như vậy. Nếu cô phải chiến đấu và rồi chết, coi đó như là một giấc mơ.»

Đoạn cuối bài tường thuật 3 tuần sống với VC của Michèle Ray chỉ biết hôm cô được VC thả về, nguyên văn như sau:

« Sáng hôm sau, chúng tôi ra đến đường cái, họ trả tôi đủ mọi thứ rồi cho một tên lấy xe gắn máy chở tôi đến Tam-quan, xong chúng tôi biệt. Tôi chẳng cảm thấy buồn hay vui tôi cũng không cảm thấy là một tù nhân vừa được phóng thích ra. Tôi không cảm thấy gì hết khi ngồi trên xe gắn máy đến gần Tam

quan. Tôi chẳng cảm thấy gì cả mãi đến khi ngồi trong một chiếc trực thăng Mỹ với những tiếng kêu quen thuộc của cánh quạt và khi bay ngang qua thung lũng nơi tôi đã đặt chân đến nay tôi có thể nhìn xuống dưới thấy những thửa ruộng lóng lánh dưới ánh mặt trời, những hố bom đào xói ở đó đây và rồi tôi cảm thấy như tất cả mọi việc lại đập vào óc cùng một lúc».

Sáng hôm 6 tháng 2 năm 1967, Michèle Ray gặp một toán tuần tiễu Mỹ ở phía Bắc thành phố Quảng-Ngai, cô trở về trong lớp áo bà ba đen, chân đi dép cao su Bình Trị Thiên và trên vai còn mang máy ảnh. Cô nói với phái viên hàng thông tấn U.P.I. « trong hai mươi giờ qua, tôi chẳng được chớp mắt ngủ lúc nào. Tôi đã đi suốt đêm và hiện giờ tôi chỉ muốn trở về thủ đô Sai-gòn ngay để báo tin cho gia đình tôi».

Ba tuần sống trong «trùng» với VC của Michèle Ray đã được trả với một giá rất hậu. Ở trên có đoạn chúng tôi nói không phải bị VC bắt mà chính Michèle Ray đã tự ý đi tìm chúng đề... đào vàng. Không phải đúng tôi phạ ra đầu, mà có sẵn đây chứng cứ rành rành. Tuần san « Newsweek » số đề ngày 20

tháng 2 năm 1967 cho biết « Dù sung sướng khi thấy Michèle Ray được VC thả về, người Mỹ vẫn lấy làm khó chịu. Một vài quan sát viên cho rằng không phải đương nhiên cô ta bị VC bắt mà cô tự ý đi đến một nơi biết chắc rằng sẽ «được» cầm tù. Một nhân viên chính quyền bảo: «Tôi có thể nói nhiều người đã bị thiệt mạng vì hành động của cô ta. Quân đội VN đã hành quân tìm kiếm cô ta và vì vậy họ bị phục kích luôn».

Nên kể quả chỉ có Michèle Ray hốt bạc! Báo chí quốc tế khắp nơi trên thế giới đâu đâu cũng sẵn đón đề mua bản quyền bài tường thuật của cô. Ấn huy trong vụ mua bản quyền tác phẩm nổi tiếng «The President's death» của Manchester, lần này tạp chí «Life» của Mỹ đã « nhanh chân » hơn các bạn đồng nghiệp và bài tường thuật về 3 tuần sống với VC của Michèle Ray đã được đăng tải trên những ấn bản của tờ «Life» hồi tháng 3 qua. Cả dẫn thông tấn xã «Tass» của Nga cũng định nhả vào kiếm chác nhưng lại chậm chân trước báo Mỹ, và ví dù có nhanh chân chắc cũng không ganh nổi với các hầu bao tác quyền quá lớn của tờ «Life» trả cho Michèle Ray. Không ai biết rõ Michèle Ray đã lãnh được



bạc nhiều tiền của báo Mỹ sau ba tuần sống với VC, nhưng ít ra số tiền này cũng đến bạc triệu Việt-Nam căn cứ theo sự kiện sau: Cách đây ít lâu, khi con gái nhà độc tài Staline xin tỵ nạn tại các quốc gia Tây-Phương, tờ Life đã đề nghị bà ta viết một bài nói về cái chết bí mật của Staline với giá 300.000 Mỹ-kim! Tính 1 Mỹ-kim ăn 1 trăm đồng VN thì số tiền này cũng đã đến 30 triệu! Cho nên chắc hẳn tác quyn bài báo của Michèle Ray đăng trên tờ Life cũng không nhỏ gì. Quả thật cô ta đã đào trúng mỏ vàng! Chiến tranh VN sinh lắm chuyện quái gở!

★ Bên lề thời sự: Nhật giàu kết sù nhờ chiến tranh Việt-Nam

Quả bom nguyên tử đầu tiên rơi xuống Hiroshima đã khiến nơi đây trở nên một thành phố chết. Nhưng rồi khi chiến tranh Triều-Tiên xảy đến, thành phố này đã làm giàu trở lại, nhưng vũ khí chiến cụ sản xuất nơi đây được Mỹ mua lại cung ứng cho nhu cầu của cuộc chiến Triều-Tiên.

Và bây giờ cũng thế! Người Nhật đã làm giàu một cách không ngờ nhờ chiến tranh Việt-Nam. Đa số các quân trang chiến cụ, xe xí phẩm loại nhỏ của Mỹ dùng ở VN đều mua của Nhật. Rồi

nào máy vô tuyến truyền hình, xe gắn máy, tủ lạnh tràn ngập khắp các thị trường ở VN cũng đã phát xuất từ đất con cháu Thái dương Thần-Nữ. Bản tin của Thông Tấn Xã AP đề ngày 31 tháng 3 năm 1967 cho biết «Tờ «sự thật» (Pravda), cơ quan ngôn luận của Cộng đảng Nga, tố cáo các nhà doanh thương Nhật buôn bán với Trung Cộng đồng thời trực lợi trong chiến cuộc VN. Tờ báo ấy gọi «ba cái góc kỳ quặc» nổi lên Bắc-Kinh, Đông-Kinh và Sài-gòn... Tờ «SỰ THẬT» cho rằng Nhật độc quyền trực lợi trong chiến cuộc VN cũng như họ đã làm giàu nhờ chiến cuộc Triều-tiên.

Đĩ nhiên là trong giọng điệu tờ «Sự Thật» của Nga, có một ý nghĩa «nổi nóng», bởi lẽ Nga không được ăn có gì trong chiến cuộc VN. Nhưng đối với những người VN chúng ta đang phải chịu đựng cuộc chiến dai dẳng này, sự thật, Nhật «ăn có» ở VN mang một ý nghĩa khác, liên quan đến vận mạng dân tộc chúng ta.

Không ai lạ gì bản tình quân phiệt của Nhật: Hồi năm 1965-Nhật lại đề cao Tướng Đông Điều đã kết án tử mười mấy năm trước đó đồng thời đem đời ông Tướng «sát nhân» này vào chương trình lịch sử nước Nhật

ở học đường. Người ta cũng biết dư đảng Hắc-Long của Nhật vẫn còn và nấp dưới một chiêu bài công khai mệnh danh là phái «Sokai Gakkai». Nhiều tài liệu cho thấy rằng các thương gia Nhật buôn bán ở VN trước đây cũng đã từng là tay chân của đảng Hắc-Long.

Người Mỹ đã nhờ Nhật chặn đứng uy thế của TC ở Indonesia và Nhật đã thành công. Ngoài ra nhiều nguồn tin «không chính thức» đã cho biết Mỹ hy vọng Nhật có thể «giữ chức nước đàn anh ở Á châu» để đương cự với khối cộng sản ở đây càng ngày người ta càng thấy chính giới Nhật «quan tâm» nhiều đến hiện tình VN. viên đặc sứ nhật Masumoto một thời oai hùng ở Sài-gòn trước đây đã hơn một lần sang viếng Việt Nam trở

lại với lý do thăm kín chi đó.

Người Nhật cũng đã cho nhiều chuyên viên sang TC nghiên cứu xem thị trường ở đây có mạnh bằng thị trường của Mỹ (trên đất Mỹ và ở VN) hay không? Họ thất vọng vì mức nhập cảng của TC chẳng thấm gì so với mức nhập cảng của Mỹ nên cho đến bây giờ họ vẫn đi nước đôi: vừa buôn bán cả với Mỹ lẫn với TC. Như vậy tiền kiếm chác sẽ nhiều hơn là buôn bán với một trong hai nước.



Cần Đến kinh kỳ, Bàn hàn đã dượt, hay là đang hành kinh mà đau bụng, uống: **Lời Cộng Hoàn «ÔNG TIÊN»**. Hỏi các tiệm huốc Hoa-Việt Saigon 228 Lê-hánh-Tôn. Nhà thuốc «Ông Tiên» Phú-Lâm Cholon K.N. BYT. số 1 - 9-5-63

Phong Ngứa, Ghê chốc, lở loét, gãi tới đâu lan tới đó không phát thoa phết sơ sài ngoài da mà hỏi, uống **Giải Phong Sát-Độc-Hoàn «ÔNG TIÊN»** 30 năm sáng lập. Hỏi các tiệm thuốc Hoa-Việt. Nhà thuốc Ông Tiên Phú-Lâm Cholon (K.N. BYT. số 3 - 9-5-63)

mến đáp

Bích-Vân thôn-nữ, Huế

(P.T. 189, trang 92)

Tết rồi chàng buồn chàng đi Huế,
Huế lại buồn ôi buồn là buồn !
Chàng vẫn cô-đơn như đỉnh Ngự,
Thăm như sao rụng xuống lầu chuông.

Chờ trách chàng chi, người áo tím.
Tim chàng là nghĩa địa hoang vu,
Thơ chàng là lời kinh cầu-nguyện
Của trần, của đế, của thiên thu.

Chàng đến, chàng đi, chàng lại đến,
Bẽ bàng duyên số bướm vàng mơ,
Bởi ôm kén mộng chưa tròn kiếp,
Ngán lệ uơm hoai những sợi tơ.

Cảm kích ân-tình thơ áo tím,
Bản khoán đôn mộng bến thời gian.
Hẹn nàng giao-kết Quần-Tiên hội,
Khỏi hận bèo mây hợp lại tan !

★ DIỆU-HUYỀN

VỤC THẨM

Truyện dài tình cảm □ THẨM - THỆ - HÀ

(Tiếp theo P.T. số 187)

Lan không nói gì, nhanh, nhẹn chạy ra khỏi phòng. Hạnh bước lại gần Hoàng nũng nịu :

— Chú Hoàng nhớ đến dự, nghe chú ?

— Dạ hội gì thế Hạnh ?

— Dạ hội sinh nhật của Hạnh.

— Sinh nhật của Hạnh thì nhà định chú sẽ đến dự rồi ? Nhưng có trò gì vui không ?

— Nhiều trò vui nhộn lắm, chừng đó chú sẽ biết.

— Cần biết trước để chuẩn bị chứ.

— Biết trước mất hay. Hạnh muốn dành cho chú vài sự ngạc nhiên thích thú.

Hoàng ngàng nhìn lên, bắt gặp cặp mắt Hạnh đang nhìn mình chần chứa cảm tình. Hoàng có

cảm giác cái nhìn ấy không giống cái nhìn của Lan, của Lệ-Chi. Chàng thấy nó phảng phất giống cái nhìn thiết tha của Phượng. Và chàng linh cảm một việc gì xảy ra, nếu giây phút này kéo dài.

Hạnh đang say mê trên con đường chinh phục. Ảnh hưởng bởi những tác phẩm trữ tình phóng túng của Sagan, Hạnh muốn tìm hiểu hương vị ái tình thảo một luyến ái quan mới mẻ. Sagan từng bảo : « Yêu những người lớn tuổi, người con gái sẽ hưởng được toàn diện hai mối tình : tình thương đậm đà của người cha và tình yêu nồng nàn của người tình lịch lãm. » Quan niệm táo bạo ấy đã khắc sâu vào tâm não Hạnh, cũng như phần đông những thiếu nữ đợt sống

VỤC THÂM

mới. Hạnh tò mò muốn thí nghiệm và Hoàng là người đầu tiên được nàng thí nghiệm, Hoàng là người gần gũi với nàng nhất — gần gũi một cách thân mật tự nhiên vì tình chớ chầu — mà cũng là người có nhiều đức tánh để mến, đáng kính phục.

Hạnh chưa bao giờ phân tích rõ lòng mình xem có yêu Hoàng thật hay không, nàng chỉ thấy lòng mình rộn rã, hồi hộp mỗi khi đứng sát bên Hoàng, mỗi khi được Hoàng cầm tay hay vuốt tóc. Có lẽ đó chỉ là sự xúc cảm tự nhiên của tuổi dậy thì, nhưng Hạnh cho đó là triệu chứng của tình yêu chân thật và hợp lý. Rồi nàng quăng mình vào con đường phiêu lưu tình cảm, bất chấp những ràng buộc của luân lý, của gia đình. Nàng muốn hưởng lạc thú của sự chinh phục. Nàng muốn tận hưởng tuổi xanh qua một tình yêu bằng bột, đam mê.

Hạnh với lấy cây đàn. Guitare đưa cho Hoàng :

— Chú Hoàng dượt dùm cháu vài bản đi. Hạnh sẽ hát cho chú nghe vào buổi dạ hội.

Hoàng cầm lấy cây đàn :

— Hạnh muốn hát bản gì ?

— « Mộng ban đầu ».

— Bản này buồn lắm, không hợp với đêm vui.

— Nhưng Hạnh thích bản ấy. Hạnh muốn hát để tặng một người...

— Người nào hẳn hạnh quá vậy Hạnh ?

— Hạnh hát tặng nhưng không nói ra người nào được tặng. Nói ra mất ý nghĩa đi. Kể được tặng phải hiểu chứ, trừ ra khi nào người ấy quá vô tình. Mà vô tình thì thật đáng tội !

Hoàng mỉm cười ý nhị :

— Vậy rất có thể hết màn hát tặng, đến màn phạt tội. Thật là oan cho người nào đó.

VỤC THÂM

Hoàng vừa nói vừa thử lại dây đàn. Hạnh đứng tựa vào ghế Hoàng, mắt nàng trở nên mơ mộng xa xôi. Âm thanh cung đàn ngân lên, dịu dặt

đoạn mở đầu Hạnh cất cao giọng hát. Trong căn phòng ấm cúng, tiếng hát chơi vơi như tiếng nước nở cù, người con gái khóc mỗi tình đau dằng dờ.

Hoàng thấy đôi mắt Hạnh vô cùng tình tứ, mái tóc nàng buông xỏa xuống đôi bờ vai tròn trĩnh, chiếc áo rộng cổ hở phô trương làn da mơn mớn, làm cho người nghèo tưởng tượng đến đâu cũng phải hình dung đến vẻ non nà của bộ ngực thanh tân.

Tay Hoàng đàn, tai chàng không nghe gì ca, tâm hồn chàng đang bị kích động, xao xuyến vì làn quyến rũ từ vóc hình nàng trình nữ tỏa ra. Có nhiều lúc hơi thở Hạnh như luồn vào cổ, chàng, mơn vờn mái tóc chàng, thoa dịu trên má chàng, Rồi hơi thở thơm ngát hương triền ấy hòa cùng hơi

thở của chàng tạo thành một luồng giao cảm mệnh mang, êm ái. Hoàng cố trấn tĩnh để lòng khỏi giao động.

Bản đàn vừa dứt, Hoàng có cảm giác như làn môi Hạnh vừa hôn nhẹ trên mái tóc mình. Chàng nhin lên, bắt gặp môi nàng đang nở ra nụ cười âu yếm. Làn môi đỏ ửng trông ngon lành như những quả nho tươi. Làn môi như e ấp, như ngập ngừng, như chờ đợi...

Bỗng có tiếng vỗ tay từ phía sau, tiếp theo một tràng cười ròn rã.

— Chú Hoàng đàn hay quá ta !

Hoàng và Hạnh giục mình nhìn lại, thấy Lan hiện ra từ bao giờ trong khung cửa. Hoàng sượng sùng như một kẻ tội phạm vừa bị bắt quả tang, mặc dầu chàng chỉ mới bị giao động một cách nhẹ nhàng. Hoàng thăm cảm ơn Lan đã đến kịp lúc, giúp chàng khỏi phạm lỗi với bạn. Hạnh bẽn lẽn nhìn em. Lan vẫn

 **NEUROTONIC** BỔ ĐỨC
Tăng cường trí não

 **NEUROTONIC** BỔ ĐỨC
Tăng cường trí não

VỤC THẨM

ngây thơ, hồn nhiên, nhảy hai bước đã đến sát bên Hoàng :

— Thiệp mời chú đây. Tại ba sai cháu viết thêm vài tấm thiệp mời, nên không được nghe chú đàn và bài hát ruột của chị Hạnh. Bắt đèn chú đây !

Hoàng thấy yên tâm. Một ý nghĩ cũng chợt đến trong óc Hạnh : « à, ra con ranh chưa thấy gì cả ! » Và nàng mỉm cười một mình. Hoàng lấy lại vẻ tự nhiên :

— Sao tại ba mà bắt đèn chú ?
Lan nói nhanh :

— Tại chú nữa. Tại chị Hạnh nữa .

Lời nói của Lan làm cho Hoàng và Hạnh cùng giật mình. Thấy cả hai ngơ ngác, Lan lại cười to, giọng cười nửa chân thật, nửa cợt đùa. Đợi cho nàng cười dứt, Hoàng vui vẻ hỏi :

— Bây giờ Lan định bắt đèn gì ?

— Chú phải đèn cho Lan một bản. Lần này chú phải đàn riêng cho Lan, không cho chị Hạnh

nghe.

Hạnh rửa thắm : « Đồ con nít yêu, con nít quý » nhưng mặt nàng vẫn tươi tắn, không để lộ một nét cau có nào. Hoàng đặt đàn xuống bàn, dịu dàng nói :

— Hạnh không chịu đâu. Thôi trưa rồi, để chú về. Khi khác chú sẽ đàn riêng cho Lan mấy bản cũng được.

Lan chu miệng, nũng nịu :

— Hồng thắm.. Hồng.. thắm..

CHƯƠNG IV

CHIẾC taxi vừa đỗ trước biệt thự. Hoàng nhận thấy. I đây xe nhà đủ hiệu Opel, Taunus, Forl, Traction... đậu bên lề đường. Chàng xuống xe, có mặc cảm mình là người khách nghèo hơn cả của buổi dạ hội hôm nay.

Từ ngoài đường nhìn vào khu vườn sau biệt thự, hoàng có cảm tưởng như mình sắp bước vào một Thượng uyển của thời xa xưa vào một đêm Hoa đăng. Ánh đèn màu

VỤC THẨM

trực sáng cả một góc trời, tiếng nhạc trung bình, rộn rã.

Chàng bước vào, chia chiếc thiệp mời cho hai người gác cổng trang nghiêm trong bộ lễ phục. Hai người gác không cần nhìn thiệp lễ phép mời chàng đi thẳng vào vườn. Hoàng lần bước qua hông biệt thự chân như bị lôi cuốn bởi tiếng nhạc nhịp-nhàng. Chàng đến trễ nên dạ hội đã khai mạc từ lâu. Tiếng cười từng chập nổi lên. Khu vườn ngập tràn thanh, sắc.

Hoàng dừng bước, đưa mắt ngắm khung cảnh tổng quát. Chính giữa vườn là 1 cái piste láng bóng phản chiếu ánh đèn hồng. Một đầu piste, dưới một cội liễu lơ thơ buông mảnh, một giàn nhạc đang hòa tấu một điệu rumba dồn dập, trước giàn nhạc, ba chiếc micro cỡ lớn được đặt ngang hàng, có lẽ dùng để giới thiệu chương trình và trình bày ca nhạc.

Xung quanh piste, dưới mỗi gốc cây đều có đặt bàn bày sẵn nhiều thứ rượu và bánh. Khách tùy tiện

chọn lựa chỗ ngồi. Mỗi tầng cây đều lấp lánh những ánh đèn màu, giống như những « cây Noel » vào đêm lễ giáng-sinh.

Hoàng chọn một chỗ ngồi ở một cái bàn còn trống vì cách xa piste, chàng đang thờ thẩn nhìn quanh tìm một vài người quen biết, bỗng nghe tiếng giới thiệu từ máy phóng thanh vang lên.

Xin giới thiệu cô Nguyễn thị Hồng Hạnh chủ nhân buổi dạ hội hôm nay, sẽ trình bày hiến quý khách và các bạn hữu bản nhạc « Mộng ban đầu ».

Lời giới thiệu vừa dứt, một tràng pháo tay vang dậy khắp vườn. Hoàng dậm ra tư lự : « sao không nói rõ là bản nhạc ấy dành tặng riêng một người ? » Hoàng vẫn còn cái mặc cảm tội lỗi khi nhớ đến buổi duyệt nhạc hôm nào.

Hạnh từ từ đến trước máy vi âm.

Đêm nay nàng mặc chiếc áo màu hồng thật lộng lẫy, mái tóc uốn kiêu vừa có vẻ ngây thơ, vừa có vẻ đài các làm nổi bật khuôn mặt xinh

NEUROTONIC BỔ ỨC
Tăng cường trí não

NEUROTONIC BỔ ỨC
Tăng cường trí não

VỤC THẨM

trời đều đặn, nhất là đôi mắt nửa tình tứ, nửa sắc sảo. Trăng pháo tay kéo dài, cho đến khi nhạc bắt đầu trôi. Hạnh cất tiếng hát, giọng nàng thanh và ấm, có năng lực truyền cảm và thu hút lạ thường. Mọi người yên lặng nghe âm hưởng vương như thần thức, như nước nở, tạo nên một niềm xao xuyến bàng khuâng gieo sự mừng rỡ, rồi luyện tiếc, rồi ngậm ngùi, rồi một nỗi u hoài mênh mông, man mác, tất cả ý tình thẩm kín được thể hiện một cách tuyệt mỹ qua âm thanh dịu dặt, vời vời, lâm ly...

Bàn nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay lại vang lên. Hạnh duyên dáng cúi đầu chào rồi trở về bàn ngồi với mấy bạn gái dưới một cây vạn niên thanh đang độ khai hoa. Hoàng ngạc nhiên trông thấy Hạnh như một người mới, một nàng tiên xa lạ nào vừa hạ cánh xuống trần gian. Nàng đã hát xuất thần một bản nhạc quá quen thuộc. Ở cái bàn bên cạnh chàng, ba thanh niên có dáng dấp như sinh viên đang trở

mắt nhìn Hạnh, những tia mắt tỏa ra sự say mê, thèm khát. Ở một bàn khác đầu mặt với chàng bốn thanh niên, có tác phong như văn nghệ sĩ đang oang oang bàn về Hạnh. Hoàng thoáng nghe được vài câu bình phẩm hết sức vãn nghệ:

- Giọng hát thật là mê ly!
- Khỏe mắt tuyệt vời!
- Nàng kiều nữ 40 hồng
- Nữ hoàng của dạ hội!
- Lolita của Sài Gòn.
- Trông ngon ghê!

Hoàng mỉm cười nghĩ thầm: «bạn này viết văn, làm thơ ra sao không biết chớ «hót» thì thật là biệt tài!» Chàng nhìn về phía Hạnh, thấy nàng cũng rảo mắt quanh như cố tìm ai. Có lẽ nàng đang tìm người mà nàng vừa âm thầm hát tặng.

Tiếng giới thiệu chương trình tiếp tục vang ra từ máy phóng thanh.

Xin quý khách lưu ý. Bây giờ đến mục «Tự giới thiệu». Mời quý khách lần lượt lên máy vi âm

VỤC THẨM

tự giới thiệu đề tất cả những người có mặt ở buổi dạ hội hôm nay được quen biết lẫn nhau.

Những tiếng vỗ tay vang dậy lần át cả những tiếng hoan hô rời rạc. Rồi lần lượt từ người đến trước máy vi âm. Nhiều ông có vẻ hào hoa phong nhã. Nhiều nàng có vẻ béo lên, ngấp thơ.

Lần đầu, Hoàng của chỗ ý nghe:

- Trần Ích, bác sĩ.
- Hoàng Minh Sơn, kỹ sư.
- Thanh Lịch, nhà văn.
- Trần Ngọc, thi sĩ.

— Phong Trần, ký giả.

— Nguyễn Phong Độ, sinh viên văn khoa.

— Mỹ Liên, sinh viên luật-khoa.

Cứ sau một lời giới thiệu là một tràng pháo tay nổi lên.

Nhưng đến khi giới thiệu độ hai mươi người thì Hoàng đâm chán không còn muốn nghe nữa. Chàng chỉ lơ đãng nhìn từng đấng người trịnh trọng bước lên, trịnh trọng sửa bộ cho có vẻ duyên dáng, trịnh trọng lựa lời giới thiệu cho thật «kêu».

(CÒN TIẾP)

Nhà hàng ĐẠI - LA - THIÊN

Điện-thoại số. 26.893

31.33 Đường Lãn-Ông CHOLON

- Đặt biệt các món ăn Tiều
- Sạch sẽ vệ sinh và ngon miệng
- Bếp khéo, bồi giới và lễ phép
- Có máy điều hòa không khí

Ở lầu 3 lộ-thiên có không-khí thiên-nhiên trong một khung cảnh huy hoàng diễm ảo

 **NEUROTONIC** SỐ 0C
đang cường trí não

Đã phát hành quyển I

CỦA LOẠI SÁCH MỚI

Những tiểu thuyết hay nhất Quốc-tế

NGƯỜI ME
(The Mother, của Pearl Buck)

★ do HOÀNG-THĂNG dịch

Loại giấy thường 30\$

Loại giấy đẹp 50\$

Liên lạc trực tiếp với :

Bà NGUYỄN-THỊ-ĐUỐC

Quản-lý Nhà X.B. PHỔ THÔNG

231, Phạm-ngũ-Lão, — Saigon. — Đ.T. 25861



Tin Mừng

Thân mến chúc mừng đôi bạn :

Catarina PHAN - MỘNG - HẰNG

Thứ-nữ Ông Bà Maria Mộng-Hoa
3, Đinh-bộ-Lĩnh, — Huế.

và Fanzicô Xavie NGUYỄN - HỮU - THU

Trưởng-nam Ông Bà Nguyễn-hữu-Thọ, Huế.

muôn năm hạnh-phúc.

NGUYỄN - VỸ

TIN MỪNG

Thành thật mừng bạn VÕ-VĂN-THÔNG và chị TRẦN-
THỊ-LAN-HƯƠNG ở Qui-Nhon, trăm năm hạnh phúc.

THÙY-VĂN-NGÀN

SẮP XUẤT BẢN :

nỗi buồn con gái

Thơ LƯƠNG-TRỌNG-MINH

Xuất bản PHẠM-THỊ MINH-LAN — Qui-Nhon

HÃY ĐÓN ĐỌC :

TÌNH CA

thơ của HOÀNG-THĂNG

★ **Tiểu Phi Lạc náo Saigon**

(trọn bộ 2 cuốn)

★ **Điểm Hồng xuất giá**

của **Hồ Hữu Tường**



- ★ Lồng trong cuộc chiến tranh hiện tại, cuộc đấu trí của các Chánh khách Mỹ - Việt. Đó là những quyển sách làm thích thú và ngạc nhiên người đọc không ít.

NGUỒN VUI — SỨC KHỎE

*của mọi người và
trong mọi gia - đình*



**NƯỚC NGỌT CON CỌP Ở ĐẬU
ĐÂY, LÀ KHỎE MẠNH, SỐNG LÂU YÊU ĐỜI**



K.N số 260 ngày 20-6-63

KINH-LÝ VĂN - PHÒNG

110, đại lộ Nguyễn-Huê—Saigon
Điện-thoại 23. 187



Phạm-văn-Lạng

Giám-Định Trắc-dạ-sư
Géometre — Expert

373. Phan-thành-Giản

SAIGON

Kiểm-duyet số 675 — ngày 15-4-1967
Giấy phép số 292 CDV/TT/ND ngày 9-10-1961
Quản-nhiệm : **NGUYỄN-VỸ**

THƯ LÂM AN THƯ QUÁN
231, Phạm - Ngũ - Lão - SAIGON
☎. T: 25.861

GIÁ : 45 đồng
Công sở : 20 đồng

