

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiếu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

PHÓ THÔNG

Tạp-chí Văn-Hóa ra ngày 1 và 15

Giám-đốc : NGUYỄN - VY

UNSON

P95

b P51



PHỐ THÔNG

TẠP - CHÍ

GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM
PHỐ BIỂN VĂN HÓA ĐÔNG TÂY KIM CỔ

Giám đốc, Chủ bút: Nguyễn - Vy
Tòa soạn: 231, đường Phạm-Ngũ-Lão, Saigon — Đ.T. 25.861

NĂM THỨ VIII * số 175 * 1-7-1966

1.— Cái mũi của Jeannin	Nguyễn-Vỹ	5 — 10
2.— Tiến hóa (khảo cứu).	Võ-quang-Yến	11 — 17
3.— Vài nét địa lý về sa mạc Sahara.	Nhã-Điền	18 — 21
4.— Tiếng kêu tuyệt vọng (thơ). Chu-trầm nguyễn-Minh		22
5.— Thần thoại Hy lạp La mã.	Đàm-quang-Thiện	23 — 26
6.— Bèo mây (thơ).	Thanh-Việt-Thanh	27
7.— Rơi trong biển cả (truyện ngoại quốc)	Phong-Sơn	28 — 37
8.— Nước hoa, mi là gì? (phiếm luận).	Hoàng-Thắng	38 — 43
9.— Thân thế, sự nghiệp nhà văn Kim-Dung.	Kiêm-Đạt	44 — 49
10.— Miền tối ở (thơ).	Mặc-Tường	50
11.— Đá đẽ (truyện ngắn).	Văn-Lương	51 — 56
12.— Một số thi ca đánh dấu thời loạn. .	Phạm văn Sơn	57 — 64

13.— <i>Bến hải — Quảng-Trị, — Huế — Đà-năng</i>	Tâm-Trí	69 — 70
— Saigon.		
14.— <i>Tuần, chàng trai nước Việt</i>	Nguyễn-Vỹ	71 — 77
15.— <i>Say sóng kinh thành (thơ)</i>	Trần-bửu-Đức	78
16.— <i>Chứng nào lấy vợ (thơ)</i> .	Ngọc	79
17.— <i>Người chiến quốc.</i>	Thiếu-Sơn	80 — 86
18.— <i>Phô thông vòng quanh.</i>	Tín-Khanh	87 — 89
19.— <i>Hoa tàn theo gió loạn (thơ)</i>	Hồ-Thu	90
20.— <i>Mình ơi !</i>	Diệu-Huyền	91 — 100
21.— <i>Họa thơ Quan thế Âm.</i>	Dương-Chi	101 — 103
22.— <i>Âm thầm (truyện)</i>	Thu-Mai	104 — 113
23.— <i>Quản thúc.</i>	Nguyễn-vạn-Hồng	114
24.— <i>Bến Dương, (thơ)</i>	Trần-tuấn-Kiệt	115
25.— <i>Bạn đọc viết.</i>	Phô.Thông	116 — 118
26.— <i>Páp bạn bốn phương.</i>	Diệu-Huyền	119 — 130

● Tranh bì của họa sĩ GLEIZES



- * Chúng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về những bài lai cảo của bạn đọc, (theo thề-lệ chung của các tạp-chí quốc-tế).
 - * Bài lai cảo không đăng, không trả lại.
 - * Các sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-làm trích đăng những bài trong tạp-chí PHÔ-THÔNG, nhưng yêu-cầu để rõ xuất-xứ : « Trích tạp-chí PHÔ-THÔNG » và đừng viết tắt.
 - * Cấm trích, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
 - * Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.
- Copyright by PHÔ THÔNG, printed in Viêt-Nam.

- Tổng phát hành PHÔ-THÔNG toàn quốc ;
ĐỒNG NAI, 270, Đề-Thám — Saigon
- Tổng-phát-hành PHÔ-THÔNG ở Âu-Châu và Phi-châu
- Notre représentant général pour l'Europe et l'Afrique
- Our general agent in Europa & Africa
LONG-HIỆP

13 Rue de la Montagne Ste Geneviève — PARIS V^e
G (vente — abonnements — Publicité)

W 217057
101

CÁI MŨI CỦA

« NGUYỄN VĂN JEANNIN »

Phiếm luận về kỳ
thị chủng-tộc, về xã-
hội chủ-nghĩa với tín
điều Phật-giáo.

★ NGUYỄN - VỸ

TÔI xin lỗi anh bạn thân Thiếu-Sơn, vì dạo này tôi ở nơi vắng vẻ xa Saigon quá nên đọc Phô-Thông chậm. Tạp chí phát hành rồi, có khi một tuần sau tôi mới được thấy mặt nó. Tại vậy đó, nên trong P.T. số 174 anh muốn đàm luận với tôi chơi về một vài đề tài chính trị và xã hội, mà P.T. 175 này, vì một vài lý do bị ra chậm, nhờ đó tôi mới đáp lời anh.

Trước hết xin minh định về điểm « kỳ thị chủng tộc ». Anh biết tôi không phải là một đồng chí trong đảng xã-hội Pháp, nhưng tôi có quen biết khá nhiều với ông Jeannin hồi ông làm cố vấn cho Bảo-Đại ở Đàlạt, khoảng

1952-53. Ông thường gặp tôi và đã cùng tôi tranh luận nhiều lần về các khía cạnh chính trị của vấn đề Việt—Pháp. Dĩ nhiên, với tôi mà ông coi như một người bạn Việt-Nam, ông không đưa những cảm tình gọi là thân Việt của ông đến chỗ lố bịch mà tự xưng mình là Nguyễn-văn-Jeannin. Nhưng trong một câu chuyện ông có nhắc lại cho tôi nghe những lời ông đã nói với đám dân-chúng mà ông đã cai trị lúc ông làm công sứ Nghệ-An, dưới thời Mặt Trận Bình Dân Pháp.

Do tiếp xúc nhiều lần với « ông Tây xã-hội » ấy và được biết những hành động của ông đối với Dân-chúng tỉnh Nghệ, tôi nhận xét vô tư rằng tất cả những tự phụ thân dân của ông chỉ là thủ đoạn giả dối của một người Pháp, của hầu hết những người Pháp, đối với giống dân bị trị ở các thuộc địa của họ.

Trên thực tế, ở Việt-Nam tôi chưa được biết một người Pháp nào thật lòng thương yêu người Việt, thật lòng bỏ hết tự tôn mặc cảm đối với giống « An-na-mít », trừ những thẳng Tây ngu ngốc hay sợ vợ « An-Nam » của họ, những con « Me Tây » hầm hố, chuyên môn cởi đầu cởi cổ những người chồng ngoại-quốc.

Tôi xin nhắc anh bạn Thiếu-Sơn rằng trong đoạn bài này, cũng như trong mục « Tuần, chàng trai nước Việt », tôi nói đến cái mũi của bọn « Nguyễn-ván-Jeannin » của thời Pháp thuộc, lúc chúng ta hãy còn là dân bị trị.

Tôi biết, năm 1946-47, ở Saigon có một nhóm người Pháp và người Việt mệnh danh là « Nhóm văn-hóa mác-xít », nếu tôi không nhớ sai thì danh-từ Pháp là « Groupe

Culturel Marxiste ». Trong đó có lẽ có những tên Tây mà anh đã kể trong bài của anh. Anh không kể tên một số người Việt-Nam của nhóm ấy, trong đó tôi có quen thân với vài ba bạn. Một vài bạn đã rủ tôi vào nhóm ấy, nhưng tôi từ chối vì tôi không đồng quan điểm chính trị, tuy chúng tôi rất tương đồng về những quan điểm văn, thơ, và khác nữa. Chắc anh đã hiểu tôi; tôi gọi đó là thái-dộ của những kẻ thích **Tự do chân chính**, và **Dân chủ chân chính**.

Tôi có được chứng kiến tận mắt vụ cô Đàm bị một toán quân đội viễn chinh của Leclerc đánh đập, bị cạo đầu và bắt đi biểu diễn rất nhục nhã trên đường Tự-do. Tôi cũng được biết cô Đàm đó là đảng viên Cộng sản. Tôi tỏ ngay thái-dộ phản uất đối với hành động vô cùng dã-man, ghê tởm của bọn quân nhân Pháp kia, mặc dầu thiểu số đó là cán bộ tuyên truyền Cộng sản. Đồng thời, đứng trên cương vị dân-tộc Việt-Nam, tôi quan niệm rằng nếu cô Đàm Cộng sản ấy hăng hái bênh vực cuộc tranh đấu dành Độc-lập của người Việt-Nam thật ra không phải vì cô thương yêu gì dân tộc ta, — còn khuya! — cũng không phải vì cô tự động phá bỏ thành kiến kỳ-thị chủng tộc, coi người « An-na-mít » như bà con ruột thịt của cô vậy. Thật không phải thế, mà chỉ vì cô tuân theo mệnh lệnh của đảng cô, lợi-dụng cuộc tranh đấu của giống dân hèn yếu bị-trị, chống lại phe tư bản, thực-dân, đế-chí? Không phải đế-thật sự giải phóng Dân-tộc Việt Nam minh, mà chính đó là một chiến lược Cộng-sản hất cẳng thắng Đế quốc Trắng để thắng Đế-quốc Đỏ nhảy vào bóp cổ nhân-dân ta.

Cho nên, đứng trên lĩnh-vực Nhân Đạo, và Phật-

NGUYỄN VĂN JEANNINNGUYỄN VĂN JEANNIN

Đao, tội ghê-tòm hành-động tàn-ác, dã-man, thú-vật của bọn lính Tây đối với cô Đàm kia. Còn đứng trên cương vị chánh-trị, thì chúng cũng không khác gì thái-độ độc-tài tàn-bạo của cán-bộ Cộng-sản chửi bới, đòn-áp, thủ-tiêu, những người ham-chuộng tự-do, không chịu làm tôi mợ cho họ.

* Anh nghĩ xem, mấy đứa lính của đại-tướng Leclerc hành-hạ cô Đàm Cộng-sản và dẫn di bêu rêu ngoài phố Catinat, có khác gì cán-bộ của đại-tướng Võ-Nguyễn-Giáp dẫn viên Đại-uy phi-công Mỹ đi biều diễn trên các đường phố Hà-Nội để hả cơn thù ? Hai thái-độ ấy ý-nghĩa và giá trị ngang nhau.

Trên chính trường Quốc-tế, kể cả « Quốc-tế Đại-Đồng », vẫn-dè kỳ thi chủng tộc đã được minh xác ngay trong các vụ Cộng-sản Nga-Xô và Cộng-sản Tàu chửi nhau và oán ghét nhau, ngâm máu phun cho nhau từ mấy năm nay đó. Những ai nghiên-cứu kỹ vẫn-dè dưới tất cả các trạng thái, đều nhận thấy rằng nguyên-nhân sâu-xa của sự nô bùng giữa hai « huynh đệ tương thù » ấy không phải chỉ là sự bất đồng về lý-thuyết, sự phản-bội chủ-nghĩa Mác-Lê của cả hai bên, sự « xét lại » của bên kia, sự ngoan-cố mù-quáng của bên này, mà còn là « kỳ-thi chủng-tộc » và « óc địa-phương » đã ăn sâu vào tủy não họ như vi trùng ung-thư vậy, mặc dầu họ đều rêu rao phục-vụ xã hội chủ-nghĩa. Nếu không kỳ-thi chủng-tộc, sao Nga-Xô và Trung-Cộng vẫn đang gờn nhau vì mấy ngàn cây số biên giới ở Mãn-Châu, và tranh-giành nhau đất-dai ở Ngoại-Mong làm gì ?

Anh bạn Thiếu-Sơn bệnh ~~vực~~ cho xã-hội chủ-nghĩa, cho cả Đảng xã-hội Pháp, và cho cái mũi của Jeannin, và bảo rằng « con người xã-hội không thể chấp nhận được tư tưởng kỳ thi chủng tộc ». Tôi không phải người của Đảng xã-hội, nhưng tôi cũng kết án, như anh, cái chủ trương kỳ thi chủng tộc của một số người Mỹ, người Nga, người Anh, người Tàu Cộng-sản, người Tàu Quốc-gia, người Pháp, và của... người Da đen Phi-Châu mới đây, từ sau khi độc lập. Của cả đa số người Việt-minh nữa ! Tôi ~~đỗ~~ anh « cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm » được với « đồng bào thiểu số » tận trong các hang đá cheo-leo trên núi Đá-vách, thử trong một tháng, mà vẫn luôn luôn thật lòng qui mến họ !

Tóm lại, tôi đồng ý với anh về hầu hết các quan điểm của vấn đề kỳ thi chủng tộc. Chỉ một chút khác biệt mà thôi : Anh đứng trên lập trường vô cùng ~~tốt~~ đẹp về lý-thuyết của xã-hội chủ-nghĩa, tôi xét theo thực tế mỉa mai, ghê tởm về nhân sinh, xã-hội, chính-trị, không phân biệt quốc-gia cộng-sản gì hết. Tôi trung thành với lập trường tự do dân chủ chân chính.

Đề tài thứ hai do anh nêu lên : « Những người xã-hội đều là con Phật », thì tôi hoàn toàn không đồng ý. Chắc anh cũng biết rằng chủ-nghĩa xã-hội đã được khai sinh ra do tình trạng kinh-tế, chính-trị của loài người do người bóc lột người, do vô số những bất công khác của xã-hội, chứ đâu phải bắt nguồn từ Phật-giáo ! Nếu anh quả quyết rằng những vị cha đẻ của xã-hội chủ-nghĩa, từ Platon, Saint Simon, đến Rodbertus, Owen, Leroux, Marx, Engels, là con của Phật, thì oan cho họ biết mấy ! Gần đây, kể thời hiện đại Staline, cựu « cha già của các Dân-tộc » (ex-Père des

Peuples) Kroutchev, Brejnev, Mao-trach-Đông, Hồ-chí Minh, Léon Blum, Jaurès, v.v... mà gán cho họ chiêu bài « Phật-tử », thì hài hước biết là bao nhiêu !

Tôi đã được nghe một bạn thanh-niên, Cán-bộ Cộng-Sản, nói với tôi rằng « *Mặt trận giải phóng miền Nam* » rất thích hợp với Phật-giáo vì Đức Phật cũng chủ trương giải phóng con người ! Tôi rất phục người bạn trẻ ấy nói mà không cười.

Không, anh bạn ơi, bàn về chính trị, chiến-tranh, đấu-tranh giai cấp bằng máu, lửa, v.v... chúng ta không nên xúc phạm đến Đấng Cha-lành Đại-Tử Đại-Bì của mấy trăm triệu tín đồ Phật-giáo thuần thành trên Thế-giới ! Chúng ta không nên đưa Phật xuống đường, đi biểu-tình. Hãy tôn trọng sự im lặng Đau-khổ vô-cùng-tận của Phật.

Anh Thiếu-Sơn ơi, tôi muốn chấm dứt câu chuyện phiếm của hai đứa mình hôm nay. Tôi mong anh đồng ý.

* N.V.

PHÔ - THÔNG 176

NGUYỄN VĨ • THIẾU SƠN • PHẠM VĂN SƠN • DIỆU HUYỀN • TÂM TRÍ • TÂN PHONG • NGUYỄN THU MINH • PHONG SƠN ✕ LAN ĐÌNH • VŨ MINH THIỀU ✕ PHƯƠNG DUYÊN • HOÀNG THẮNG ✕ NHỰ TRỊ BÙI CHÁNH THỜI • TRỌNG TẤU ✕ NHÃ ĐIỀN • TỈN KHANH ✕ THANH VIỆT THANH • LÈ KHOA v. v...

★ VÕ QUANG YẾN
(Paris)

TIỀN HÓA



Sinh vật từ ngày hiện ra trên quả đất cho đến nay có thay đổi không hay luôn giữ nguyên vẹn hình thức lúc ban đầu ? Trước vấn đề nguyên thủy của vạn vật, hai thái độ căn bản đã được đưa ra : trong thuyết cố định, mọi nòi giống đều được phát sinh cùng lúc, cây cỏ súc vật đều một lần được « Đẳng cao cả » sáng tạo ra và từ ngày ấy chẳng có gì khác nữa dưới ánh mặt trời, chống với quan niệm ấy, thuyết tiến hóa cho những chủng loại ngày nay đều

Thuyết cố định thời Trung-cổ

Những người Hy-lạp xưa đã từng bắt đầu sơ thảo những

nhan định về thuyết tiến hóa nhưng suốt thời Trung-cổ người ta chưa nhận lời giảng của Thánh kinh. Vẫn đề nguyên thủy của vạn vật chưa được đặt ra. Ngay đến giữa thế kỷ 19, bác sĩ Linne, người Thụy-điển, rất có tiếng trong môn thực vật học, cũng đang còn quả quyết « Đăng vô biên lúc ban đầu sáng tạo bao nhiêu hình thức thì ngày nay có bấy nhiêu chủng loại khác nhau ».

Tuy nhiên, cũng từ lâu đã có người nghi ngờ. Đầu thế kỷ 17, một nhà hàng hải người Anh, Thủy sư đô đốc Raleigh, nhân muôn viết một cuốn sử thế giới, tự hỏi làm sao Noé có thể đóng được một chiếc ghe lớn để chở đủ tất cả các giống súc vật. Ông tự tiện chú thích đoạn đầu của Cựu Ước kinh : « Chỉ có cầm thú của Cựu thế giới là được chở lên ghe, sau này vì ảnh hưởng khí hậu, nhiều nòi giống khác đã được phát sinh ra ..

Giáo hội không chỉ trích gì nhiều về chủ đích của Raleigh vì dù sao giả thuyết của ông vẫn còn dựa vào Thánh kinh. Nhưng qua giả thuyết của ông lanh sự người Pháp Benoit du Maillet

thì Thánh kinh chẳng còn được trọng vọng chút nào. Ông ước đoán thế giới trước kia là một Đại dương bao la bát ngát chứa đựng những « hạt » thảo cầm và thú vật từ những ngôi sao rơi xuống. Những hạt này gặp điều kiện thuận tiên thì nảy mầm và cho phát sinh những chủng loại sống dưới nước. Khi lục địa nhô ra khỏi mặt biển, súc vật theo lên thì chân, cánh được mọc ra... Thuyết của ông ra đời giữa thế kỷ 18, đồng thời với những lời giảng của Linne nên ông không những được mấy ai nghe mà còn bị chế diễu nhiều. Tài ước đoán và trí tưởng tượng của ông thật sâu xa nhưng thuyết của ông chẳng dựa lên những nhận xét thực tế.

Tuy nhiên, ở Pháp, trong giới trí thức, thuyết tiến hóa bắt đầu được những triết gia như Maupertuis, Diderot, D'Alembert đề cập đến. Nhiều nhà bác học cũng bắt đầu đề ý, bàn cãi, Bá tước Buffon, quản đốc các vườn tược của hoàng gia ở Paris, cũng đã suy nghĩ nhiều đến những bài bàn luận về thuyết tiến hóa nhưng không dám lên lời bình vực những ý tưởng cách mạng. Hơn

mữa, suốt đời, ông lưỡng lự giữa hai thuyết cổ định và tiến hóa. Nhưng một người được ông nuôi trong nhà đề dạy học cho con sẽ quả quyết hơn, ra công đồng hợp những ý tưởng và nhận xét để làm nền tảng cho một thuyết tiến hóa bền chắc.

Thuyết tiến hóa của Lamarck

Sinh trưởng trong một nhà động con, Lamarck kiếm ăn với một nghề công chức xoàng trong một nhà băng. Nhưng bao nhiêu thì giờ rảnh ông đề vào học cầm thảo và y khoa. Buffon thấy vậy đem về nhà đề cho ông mặc sức học tập. Sau này khi đã nổi tiếng, Lamarck muốn dạy ở viện khảo cứu vạn vật học nhưng không có chỗ trống. May cho ông, cách-mạng bùng nổ lúc ông đạt đến 49 tuổi và ông được mời dạy về các động vật không có xương sống. Tuy môn khoa học này không đính líu gì với môn cầm thảo nhưng từ nay bắt đầu khảo cứu về các động vật này ông đã tìm ra được những dẫn chứng cho thuyết tiến-hóa.

Lúc ban đầu Lamarck tin theo thuyết cổ định. Nhưng từ lúc khảo cứu về động vật, ông trở nên nghi hoặc. Sau nhiều năm quan sát và so sánh những cơ thể sống với những mẫu động vật hóa thạch, ông tìm ra được những chủng loại trung gian. Ông suy ra khi quả đất luôn biến chuyển, điều kiện của sự sống luôn thay đổi đã là căn nguyên của sự tiến hóa : những tình trạng mới đòi hỏi những nhu cầu mới, từ đấy những tư cách mới, tài năng mới, cơ quan mới phải được phát sinh ra. Như Benoit du Maillet, Lamarck cho những vi cá đã biến thành chân hay cánh khi tình thế bắt buộc.

Ví dụ đặc sắc nhất của ông là con hươu cao cổ. Tại sao con hươu nay có cổ dài vậy ? Theo ông, tờ tiên con hươu nay có cổ ngắn nhưng qua một thời kỳ sao hụt, cổ đồng khô cháy thức ăn của loài thú ăn cổ chỉ còn là những đám lá trên cành cao : vì cổ ráng đạt cho được những đám lá mà cổ con hươu dần dần dài ra. Lẽ tất nhiên hiện tượng nầy không phải xảy ra trong một đời hươu, mà qua nhiều

thế hệ, cha mẹ hưu lần lượt chuyển lại cho con một khúc cò dài hơn.

Mặc dầu kính trọng tuổi già và sức học rộng của ông, không mấy học trò chịu theo ông. Hơn nữa, trong số đệ tử của ông có Cuvier là một địch thủ vừa trẻ vừa có tài. Cũng như Buffon đã giúp Lamarck, Lamarck đã xin cho Cuvier vào làm ở Jardin des Plantes ở Paris để tiện việc học tập. Tin tưởng ở tính cố định của mọi vật, Cuvier đặt ra một thuyết mới về cuộc sáng tạo với bốn chương trình bắt di bắt dịch một cho các động vật có xương sống, một cho côn trùng, một cho các vật nhuyễn thể và một cho các loài sâu, hải tinh... Khi Cuvier hành diện lại trình bày cho Lamarck nghe thuyết mới của mình, Lamarck hoàn toàn chống đối. Theo thuyết của Cuvier, làm sao giảng được sự biến mất của nhiều chủng loại? Cuvier cho là tại những thiên tai, nhiều súc vật đã bị tiệt nòi nhưng Tạo hóa lại chế tạo ra lại theo những chương trình của ông đã đặt ra...

Cuvier trở lại với thuyết cố định

Vừa buồn rầu, vừa tức giận, Cuvier không bao giờ quên được thầy mình và khi đến lượt mình được bồi làm giáo sư, Cuvier nhất quyết trả thù. Đã sắc sảo lại biết xâm kích. Cuvier kiểm cách chế nhạo Lamarck. Một hôm Lamarck đang giảng bài học về một loại chạch mù sống trong các hố sâu, đêm rạng sáng thì đạt lại được thí giác. Lamarck cho đây là dẫn chứng thị giác không cần trong tối thì bị hủy bỏ. Vào hồi ấy Lamarck cũng đã già và cặp mắt kém đi rất nhiều. Cuvier vào giảng đường lên tiếng cắt ngang bài giảng của thầy: « Vậy có thể kết luận chàng ông bị mù vì hết còn dùng cặp mắt? » Sau một cuộc cải vá đáng buồn, Lamarck lùi thui trở về một mình, mắt đi trong bóng tối. Sau này chỉ có những người theo chủ nghĩa xã hội là trọng vọng ông vì họ tìm được trong thuyết tiến hóa của ông bằng chứng có thể thay đổi được con người nếu thay đổi điều kiện đời sống.

Bắt đầu từ Cuvier, thuyết cố định lại được bành trướng. Đồ đệ của Cuvier kéo dài thuyết này cho đến giữa thế kỷ 19, Cuvier vừa mới mất thì một người Anh đảo lộn mọi nhận định: Charles-Robert Darwin. Cháu nội của nhà sinh lý học Erasme Darwin, ông bắt đầu học y khoa, sau bỏ chuyền qua vạn vật học, trước khi được tuyển vào một chuyến thám hiểm qua Nam Mỹ. Hai cuốn sách bán chạy hồi ấy đã ảnh hưởng nhiều lên quan niệm chủng loại của ông. Cuốn thứ nhất về nguyên tắc địa chất học của Lyell bàn về cuộc tiến hóa không ngừng của vỏ quả đất, một cuộc tiến hóa vô cùng chậm thành thử sinh vật sống trong một cảnh tượng luôn luôn biến đổi mà chẳng hề hay biết. Trong cuốn thứ nhì, tác giả, giáo sĩ Malthus, khảo sát về dân cư và đề nghị cuộc hạn chế sinh sản, vì nhân loại tăng quá nhiều so với những phương tiện sinh sống. Nếu không, mọi cuộc tranh đấu khắc nghiệt sẽ xảy ra. Ở các giống vật, cuộc tranh đấu để sống đã khởi nguyên cho một cuộc đào thải mà chỉ những loài thú nào mạnh bạo, biết thích nghi nhất mới tồn tại.

Trong cuộc du hành ở chốn xa lạ, Darwin nhìn xem phong cảnh khác nhau từ một đảo này qua một đảo khác, nhận xét trong rừng sâu một loại thảo cầm có thể có nhiều giống khác nhau và quan niệm tiến hóa bắt đầu nở mầm trong óc não ông. Darwin cũng lại chứng kiến lập quán của con người thay đổi với xã hội mình chung dung. Dần dần Darwin tìm ra lại những định luật của Lamarck, nhưng trái lại với Lamarck, Darwin chỉ định rõ ràng mục đích sự thay đổi: Darwin cho nguyên do là tình cờ lắn lộn với bắt buộc. Ông thiên nhiều hơn về sự chọn lọc thiên nhiên: tạo hóa luôn cho phát sinh ra những chủng loại mới và những giống nòi nào biết thích nghi thì lấn át những giống nòi khác.

Darwin đặt thêm viên đá cho thuyết tiến hóa

Trở về lại Anh, Darwin nhận định chủ yếu thuyết tiến hóa của mình. Nhưng ông giữ kín một mình, muốn có đủ chứng cứ trước khi cho ra. Trong luồn 20 năm, ông trồng cây, nuôi

thú. Qua năm 1856, một người phiêu lưu qua tận Borneo tên là Russel nhận nhận xét cây cối và súc vật trong lúc đi đường cũng đạt đến kết luận như Darwin. Ông ta viết thư cho Darwin, Darwin chuyên thư lại cho nhà cầm thảo học người Anh có tiếng hời ấy là Hooker. Hooker chịu theo ý tưởng của Russel nhưng đồng thời thúc dục Darwin viết bộ sách về thuyết tiến hóa. Năm 1859, bộ sách của Darwin ra đời, gây trong dư luận một cuộc cải vả lớn lao chưa bao giờ thấy.

Phần lớn các nhà khoa học Anh đều chịu theo thuyết của Darwin đã dựa trên những nhận xét rành mạch. Nhưng mặc dầu sách của Darwin chỉ bàn đến nguyên thủy của chủng loại, những bạn bè và địch thủ của ông đều kéo lại vấn đề nguyên thủy loài người. Chính nhà sinh vật học Thomas-Henry Huxley đã bênh vực Darwin và đi đến kết luận bất hủ, còn người từ khỉ mà lại. Bên phía phản kháng là Giáo hội mà người đại diện là Đức Giám mục Wilber-Force, một nhà vạn vật học có tiếng, một hôm trong một buổi cải lện ở Oxford, đã

hỏi Huxley ông từ khỉ mà lại bên phía ông hay bên phía bà. Huxley tẩn công lại : « Tôi thà làm con cháu khỉ còn hơn một người biến tính và điên cuồng đã không chịu bằng lòng với những thành công trong ngành mình còn muốn lại làm đen tối những vấn đề mà mình chẳng biết chút gì ! »



Ngày nay cuộc cải vả giữa hai thuyết cổ định và tiến hóa chuyên qua thành một cuộc tranh luận giữa những người cùng chịu theo Darwin và Lamarck. Lúc đầu hai ông này chẳng có nói gì mâu thuẫn nhau. Nhưng nếu đồ đệ của Lamarck luôn luôn trung thành với nhận định của thầy, những người theo Darwin bắt đầu hết đồng ý. Dựa trên những khảo cứu về di truyền học của Morgan về loại ruồi drosophile (xem Phồ-Thông số 113),



NGƯỜI HAY KHỈ

Đây là hai bức họa của những người tiền sử mà người ta đã tìm ra được trên hòn đá động La Marche.

họ không chịu tin như Darwin và Lamarck về khả năng di truyền những đức tính đã đạt được mà cho tiến hóa chỉ dựa trên sự chọn lọc và sự ngẫu nhiên.

Tuy nhiên, sự ngẫu nhiên đâu có thấy được bao lăm. Họ trả lời là sự ngẫu nhiên kéo dài hàng tỷ năm, trong một vài thế hệ không sao thấy được. Họ cũng còn thêm sau một thời đại biến chuyển, tiến hóa có thể bị ngừng. Ngày nay, các nhà bác học có tiếng như Rostand đều

cho vấn đề chưa được giải quyết. Từ Lamarck, Darwin cho đến những người sau này bênh vực thuyết tiến hóa, chẳng ai đem lại đủ bằng chứng.

Có lẽ một ngày mai đây, khi người ta thanh toán xong cấu tạo sinh vật, hiểu biết cặn kẽ những phân tử axit nucleic, axit amin, rường cột của mọi tế bào, lúc ấy bí mật của tiến hóa mới được đâm thủng.

(theo tài liệu Claude Giraudy)

vài nét địa - lý về sa-mạc



SAHARA

« Xưa kia là nơi vùng vẫy của những con nai, những con hươu cao cổ. Và đừng bao giờ bạn cắm trại gần một Oued (sông khô, không có nước), vì bạn có thể... bị chết đuối đấy. »

* NHÃ - ĐIỂN

Những sai lầm về Phi Châu

Phi châu là một lục địa người ta biết tới chậm nhất, và cũng là một lục địa được ít người hiểu rõ. Kể từ thời sơ sử, Phi Châu đã có một ảnh hưởng tác hại đối với những người đã khám phá ra nó.

Cách đây gần hai mươi lăm thế kỷ, Hannon, nhà hàng hải người Carthage (gần thành phố Tunis ngày nay) đã đi dọc theo bờ Sahara và vịnh Guinée. Những điều kẽ lại sau chuyến du lịch này, cho thấy nỗi lo lắng của nhà hàng hải, chỉ gặp những đát độc địa, những khu rừng âm u, ban đêm đầy những ma trời những tiếng la hét, những tiếng

VÀI NÉT ĐỊA LÝ

nhạc man dại... Ngày nay thời kỳ sơ khai không còn nữa, nhưng không phải vì thế mà người ta đã hiểu rõ Phi châu.

Sa mạc Sahara : vì đâu nên nỗi ?

Trước hết, hãy còn có người sai lầm bảo Sahara là đáy của một biển cạn nước. Thật ra, đó là một phần của vỏ trái đất, giống như những phần khác, nhưng thực vật, động vật chết hết vì thiếu nước, vì một sự khô cằn cũng không lâu đời cho lắm !

Vào thời Hannon, có thể Sahara là một vùng có những cây cổ cao lắn những loại cây to lớn, hay nếu không, nó cũng là những cánh đồng cỏ trên đó có những đàn súc vật tung tăng chạy nhảy. Nơi này cũng có người sinh sống, và những người này đã để lại những chứng tích không thể chối cãi của những cánh đồng xanh. Người ta đã tìm thấy ở trung tâm sa mạc, trong những cái hang ở Tassili, có những bức họa, tả những cảnh săn thú, những bức họa

mang hình những con nai, những con hươu cao cổ... như quang cảnh ngày nay ở xứ Soudan vậy. Dưới con mắt của nhà địa lý, cái quá khứ này tái sinh trong những dòng nước khô cạn, những nhánh sông, những thác nước đã tắt. Người ta có thể tưởng là phong cảnh ngày nay ở sa mạc cũng không khác gì cảnh trên mặt trăng vậy.

Vì vậy mà người ta đã nhầm lẫn khi gán cho con sư tử là « vua của sa mạc », là vua của các loài vật thì được chứ nó không thể là vua của sa mạc, là nơi nó sẽ trở thành một vị vua sầu não, chắc chắn chết đói. Không một sinh vật nào có thể sống ở sa mạc Sahara. Bên rìa sa mạc, người ta thấy có những con thằn lằn, những con rắn lục có sừng, những con chuột cát nhỏ... Nhưng ở bên trong?

Những đoàn lữ hành qua sa mạc đầy ruồi bu chung quanh, nhưng một trong những nhà địa lý nổi danh về sa mạc, ông Gautier lại nói những con ruồi này không sinh sống ở Sa mạc mà chúng bám vào lưng lạc đà, hay lưng người để di qua Sa

mạc. Tại vùng có những cồn cát, người ta thấy có một thứ bọ hung nhỏ, khó hiểu, mà Gautier ngỡ là con vật này có thể tự làm ra nước để xài. Trong những cái vũng nước ở ngầm dưới mặt đất, còn có những con cá, lâu ngày sống trong bóng tối nên mù mắt. Tất cả chỉ có thể.

Đôi khi, người ta cũng hay phóng đại những đặc tính hẻo lánh của Sahara. Thật vậy, nơi đây nóng như thiêu như đốt, người ta phải đê chó lèn lưng lạc đà, vì lẽ chúng không thể đi trên cát bỏng. Người ta cũng kè lại là thời đi xâm chiếm đất quân lính đã không chịu ngủ trên cát bỏng như lò lửa mặc dầu có lệnh và mặc dầu nguy hiểm.

Rất nóng nhưng cũng rất lạnh...

Người ta cũng phải nhớ là ở sa mạc trời cũng rất lạnh. Không khí, vì không có hơi nước, nên đã có những thay đổi nhiệt độ hết sức là tàn bạo. Tháng giêng, nhiệt độ từ +33° lúc trưa, đến nửa đêm sụt xuống—50. Ngay cả

lúc mùa hè, sự thay đổi nhiệt độ cũng hết sức là lớn và cực nhọc. Vậy mà, Sahara là một nơi không độc, vì không có hơi nước nên vi trùng không sinh sôi nảy nở được: những bệnh cúm, các vết thương rất chóng lành.

Người ta đã thực hiện những cuộc giải phẫu cấp kỳ, ở bụng và ở dạ dày, mồ ở ngoài trời, mà các vết thương không bị nhiễm độc—đó là nhờ ánh nắng mặt trời. Tiếc thay ở những ốc đảo, bệnh sốt rét rùng xuất hiện và các vết thương dễ làm độc.

coi chừng chết đuối...

Người ta vẫn thường nghĩ là ở Sa mạc không có mưa. Thật vậy, đã có nơi 12 năm liền không có giọt nước nào rớt xuống—như ở Touggourt từ năm 1889 tới năm 1901. Nhưng cứ bình thường thì ở Sahara mưa luôn: những trận mưa ào ào đổ xuống như thác, ở nơi này cái gì cũng quá lố cả... Các sông cạn lúc đó tràn ngập chảy như thời xa xưa.

Nước tràn ngập nhiều nơi, ào ào chảy, chảy đến đâu cuốn hết

mọi vật. Vì vậy, thật là hết sức bất cần nếu cắm trại ở gần một con sông cạn. Và chuyện chết đuối ở Sa mạc Sahara không phải là chuyện hoang đường. Đã có rất nhiều người bị chết đuối như vậy trong số đó phải kể tới nhà văn Isabelle Eberhart, người suýt được giải văn chương Goncourt của Pháp.

Bà đã chết iỗi đầu thế kỷ này trong dòng nước cuồn cuộn của một con sông cạn bắt chẹt hồi sinh.

Người ta vẫn làm tưởng xích đạo là nơi nóng nhất thế giới, nhưng đúng ra là Sa mạc Sahara mới thật là nóng.

Ở xích đạo có nhiều mây nên ít có nắng, trong khi ở Sahara hòn thủ biều lên tới 520 bách

phân, hoặc hơn nữa, thì ở xích đạo, dưới lớp mây thấp màu đồng đen ngột ngạt, nhiệt độ chừng 260 người ta dễ bị cảm nắng hơn là ở sa mạc.

Dù thế nào, thì Phi châu dưới lớp mây đen, với những cánh rừng rậm rap, với bầu không khí bí như ở hầm rượu, đã minh chứng cái tên mà nhà thám hiểm người Anh Stanley, đã dùng tên đặt cho cuốn sách ông kề trong chuyến đi xuyên Phi của ông: đó là cuốn *Trong những bóng tối của Phi châu*.

Và lại nơi đây, người ta thấy còn có những vết tích của nỗi sợ hãi của Hannon, người xứ Carthage đã tới đây từ hai mươi tám thế kỷ trước



● CHẤT VĂN GIÁO SƯ

Chuyện xảy ra ở Pháp. Một cô gái tân tiến nô gối thư cho một luật sư nő, nhờ giải đáp :

« Chồng tôi vừa đi nghỉ mát tại một trại của phái khóa thân. Xin cho biết, như thế có đủ yếu tố để tôi xin ly dị không? »

tiếng kêu tuyệt vọng

* CHU TRẦM NGUYỄN MINH

Từ trên cao nhìn xuống
thật khốn kiếp chúng ta
quê hương đầy nước mắt
trẻ thơ lớn không nhà

Những bữa cơm trộn máu
giọt nước mắt mẹ hiền
dàn em ta khốn khổ
lớn trong nỗi kinh hoàng
dàn em ta vô tội
sao chịu nhiều oan khiên

Hồi những người phía trước
hãy xoay mặt lại nhìn
cánh đồng xanh xết đạn
tâm hồn xanh thương đau
con sông thành giòng máu
cây hè thành tiếng than
vườn rau thành chiến lũy
chúng ta thành quân cờ

Hãy dừng lại, dừng lại
hồi cuộc chiến dã man
anh em ta cùng chết
mai quê hương điêu tàn

Anh em ta cùng chết
đất nước này cho ai ?
phải dừng lại, dừng lại
Này, tất cả anh em
đã đến lúc lột mặt
để nhận diện cho nhau
trong một tình thương mới



THẦN
THOẠI
HY-LẠP
LA-MÃ

sự chiến thắng của ENÉE và sự sáng lập thành LA-MÃ

* ĐÀM-QUANG-THIỆN

HAI lần thất bại,
những người Latinus rất chán nản.
Chỉ còn một mình
Turnus thích tiếp tục cuộc
chiến mà thôi. Hắn đèn nói
với Latinus : « Xin nhà vua
cho phép tôi đấu riêng với
Enée. Người nào thắng sẽ
được cưới Lavinie làm vợ.
Máu của quân ta chảy nhiều
vào sông Tibre rồi. Vậy thi
sáng sớm mai Ruhles và Troyens
sẽ nghỉ ngơi chờ kèt quả
hai cuộc đấu giữa hai chúng
tôi. »

Sáng hôm sau, quân sỹ mỗi
bên đặt bàn thờ các vị thần
của dân tộc mình ở nơi dành
cho cuộc đấu. Vua Latinus
ngồi xe tứ mã ra chỗ chiến
trường. Rồi Turnus hiện đèn
trong một cỗ xe song mã, tay
cầm hai ngọn trường thương.
Cùng lúc đó, nhưng từ phía
bên kia lại, Enée tiền đèn oai
phong lẫm liệt như một vị
thiên thần. Một vị giáo sĩ giắt
đến gần bàn thờ một con lợn
và một con cừu. Các vị hoàng
tử quay mặt về phương đông
dâng bột và muối. Enée tay

cầm gươm trần thể rằng nếu chàng thua thì quân Troie sẽ về thành của Evandre và không bao giờ được chàng lại với những dân tộc Latins nữa. Nhưng nếu Turnus thua, hai xứ sẽ liên kết với nhau vĩnh viễn. Vua Latinus sẽ vẫn giữ ngôi báu. Dân Latins sẽ phải theo đạo và thờ các thần của Troie và quân Troyens sẽ có quyền ở trong Lavimim. Vua Latinus thế sẽ giữ các lời hứa đó. Vì giáo sĩ bèn đâm cõi các con vật đó để tế thần và lấy máu vẩy lên ngọn lửa của các bàn thờ. Hai vị tướng sùa soạn ra đấu thì một mũi giáo từ trại La-tinh phóng ra làm chêt một người Troyen. Quân sỹ Troie tức giận liền cầm khí giới chạy xô sang hàng ngũ địch. Cuộc chiến đấu thật là dữ dội. Latinus thất vọng vì thấy các bàn thờ bị tàn phá, bèn rút lui, Enée đâu đê trấn hai tay chắp lại tìm cách ngăn cản cuộc đấu nhưng vô hiệu. Chàng đang kêu gọi sự bình tĩnh và thành kính đài với thần thì bị trúng một mũi tên. Chàng phải rút lui về đê băng bó vết thương. Turnus thấy

thề tự cho là mình thắng trận với cho chiến xa tiền về phía quân Troie. Hắn đi đèn dầu là thịt nát máu rơi đèn đó. Trong khi ấy chính Vénus xuống chữa vết thương cho con. Bình phục rồi chàng lại xông ra trận. Thấy sự tàn sát của Turnus, Enée hét lên và đuổi hắn. Chàng lại đốc thúc cho quân Troie tàn công thành Lavimim. Khi hoàng hậu trông thấy chàng trên thành, bà tưởng Turnus đã chết nên thắt cổ tự tử, khiên nhân tâm rất là xao xuyến. Nghe tiếng reo hò trên thành, Turnus ngáng lên nhìn thì thấy lửa đang cháy trên đó. Hoàng sợ hãi vừa chạy về phía thành vừa hò hét : « Hỡi quân Ruhles, dừng tay lại. Chỉ có ta là có trách nhiệm về cuộc chiến này và chỉ một mình ta sẽ chiến đấu mà thôi. »

Nghe tiếng Turnus, Enée vội chạy lại. Quân sỹ hai bên đều rãncà ra đê cho hai người chiến đấu. Đầu được một lát, ngọn giáo của Turnus bị gãy. Hắn chạy tròn nhưng bị đâm trúng đùi, hắn ngã

xuồng, hắn vội năn nỉ : « Xin anh hãy bớt giận và hãy nghỉ đến Anchise đài với anh là một người cha cũng như cha tôi hiện đang chờ mong tôi. » Nghe câu đó, Enée động lòng đã ngừng tay lại, nhưng chợt trông thấy đồ binh giáp của Pallas chàng tức giận nhất định dơ gươm lên trả thù cho bạn.

Turnus chết, Enée lây Lavinie. Nhưng cuộc chiến ở bờ Numicuis, bỗng nhiên trời tối sầm lại và Enée biến mất. Con trai chàng tiếp tục những cuộc chiến đó. Ít năm sau, Ascagne bò chồ bờ bẽ cũ và lên những núi Albains sáng lập ra thành Albe Laurent. Mười hai vị vua dòng máu Troyen sẽ trị vì ở đó.

Người cuối cùng có hai con trai là Numitor và Amulius. Là trưởng, đáng lẽ Numitor được nối ngôi, nhưng Amulius chiếm đoạt và đẩy anh ra một địa hạt xa xôi. Muôn tránh khỏi sự tranh dành sau này, hắn giết chết cả con trai của Numitor và cho con gái ông là Rhéa Sylnia vào trong trường

Vestales. Các nữ đồng trinh trong nhà thờ Vesta phải giữ cho ngọn lửa thiêng luôn luân cháy. Nàng nào quên đê tắt lửa hay không giữ toàn vẹn sự trinh tiết sẽ bị luật La Mã bắt chôn sống. Một hôm Sylvia đi lây nước gặp Mars. Ông vào báo cho nàng biết là nàng sẽ có con. Từ đó Sylvia thụ thai và sau sáu tháng được hai đứa con trai. Nàng bị kết án tử hình còn hai con bị vứt ở bờ sông Tibre. Nước sông tràn lên và đưa hai đứa trẻ đến chân núi Palantin, dưới một gốc cây và rừng. Một con chó sói con nghe hai đứa nhỏ kêu bèn đem chúng về hang cho bú. Một người chăn súc vật cho nhà vua là Faustulus thấy bèn đem hai đứa bé về giao cho vợ là Acca-Larentia nuôi. Người đàn bà này đặt cho hai đứa bé tên là Rémus và Romulus. Sóng trên núi Palantin, hai anh em càng lớn lên bao nhiêu thì càng can đảm bấy nhiêu. Một hôm, cãi nhau với tên chăn súc vật cho Numitor, Rémus bị bắt dẫn đền trước mặt ông này. Dung mạo tuân tú của Rémus làm

cho Numitor ngạc nhiên. Ông bảo dẫn cả Romulus lại. Faustulus bèn kè lai lịch hai đứa trẻ được thú dữ cho bú cho chủ nghe. Hai anh em sau này sẽ giúp ông giết Amulius chiếm lại thành Albe La Longne. Đè thường họ, ông cho họ tật cả xứ chạy từ sông Tibre đèn chân những núi Albains.

Hai anh em định sáng lập lên một thành ngay ở nơi họ đã được thú dữ cho bú. Cả hai tuổi sức đều ngang nhau, nên họ không biết để cho ai quyền đặt tên thành. Họ liên

nhờ các vị thần quyết định Rémus đứng trên núi Aventin.. Romulus trên núi Palantin và chờ xem thần báo hiệu ý định của các vị như thế nào. Một lát sau Rémus trông thấy sáu con chim kẽn kẽn lượn trên đầu, nhưng ngay lúc đó Romulus có quyền đặt tên cho thành, vẽ đường vòng quanh thành và xây tường.

Đó là câu chuyện sáng lập ra thành Troie mới, thành La Mã bắt diệt mà một ngày kia sẽ làm bá chủ cả thiên hạ.

HẾT



* CÔNG LÝ Ở ĐÂU ?

Một ông nọ đến phòng luật sư :

— Thưa ông ! Vợ tôi đầu độc tôi trong 20 năm, thế mà nay tôi mới đầu độc hắn một lần, mà cảnh sát đã săn, bắt tôi cho kỳ được. Xin hỏi ông là người của công lý, vậy công lý ở chỗ nào ?

bèo mây

★ THANH VIỆT THANH



Nửa đêm trở giấc nhìn sao rung
Cuối ngõ hồn xưa thấp thoáng về
Gối mộng hoa niên buồn thế kỷ
Néo đời ai hận đắm sông Mê ?
Tinh cầu rơi vỡ đau lòng đất
Nguyệt lạnh mày cau dáng ủ ê
Hư ảo vàng soi tình thăm nhạt
Canh tàn rên rỉ não cung Khuê
Tim hồng một trái muôn nguồn máu
Đè toét ra rồi có gorm ghê ?
Say đắm men nồng hương phấn dịu
Đài trang kiều lệ mấy đam mê ?
Vườn xuân hoa đẹp sầu nhân thế
Cúi rũ cánh nghe dể ti-tê !
Kim cổ chiêm bao ngời ảo vọng
Định tâm ngờ-ngỡ quanh nồi kê !
Bèo mây bể gió nghìn phương lạc
Vũ trụ sương đầm dạ tái tê
Đêm vẫn đi trời chan nước mắt
Tim linh hồn tiếng vọng lê thê !...



RƠI TRONG BIỂN CĂ

JULIAN WARD
PHONG - SƠN dịch

GẦN bao mươi phút trôi qua, gã cảm thấy gã sắp chết. Đến bao giờ, chết như thế nào thì gã chưa biết nhưng chắc chắn là cuộc đời gã sắp chấm dứt. Tuy nhiên, giờ phút cuối cùng đến cướp đoạt sự hiện hữu của đời gã lại dường như còn xa. Tử thần cũng không rình rập đâu đó. Giữa tử thần và gã đang trải ra một khoảng cách thời gian giống như một miếng đất được bao bọc bằng một hàng rào. Gã phải nhận định rằng: trong khi gã đang còn đứng ở bên này hàng rào ngăn cách với tử thần, gã còn phải bám vào lê sống và chế ngự sự khiếp sợ.

Đó là điểm sáng trong tâm hồn gã làm cho gã cố sức trấn tĩnh được trước sự khiếp hoảng vì cái chết đe dọa. Gã lại bắt đầu bơi chậm chạp, đến một hướng mà gã nghĩ rằng đó là phương Tây. Bởi vì, hiện gã đang ở giữa vùng biển gần với lục địa Mỹ-châu hơn là Phi-châu. Dù cho Mỹ-châu còn cách gã một ngàn bảy trăm hải lý cũng không làm gã thay đổi quyết định. Gã phải bơi lội cho đến dắt sống. Trong

RƠI TRONG BIỂN CĂ

giờ phút tuyệt vọng, nghĩ đến ý sống dù mong manh đến đâu cũng làm cho tâm hồn người ta bớt căng thẳng.

Trời tối mịt mờ. Trong khi bơi vượt qua sóng nước, gã chỉ nhận thấy vùng nước chung quanh gã, khoảng vài thước, vùng nước xao xuyến, nhấp nhánh ghê rợn giữa một đại dương đen tối, đặc sệt như một biển dầu...

Bây giờ là giờ thứ mấy? Gã tự hỏi. Còn bao lâu thì màn đêm đen sẽ tan biến? Gã nhớ lại "lúc nửa đêm, gã đang yên giấc. Và lúc hai giờ rưỡi sáng gã trở dậy... khi đó..."

Gã tiếp tục bơi, bơi chậm chạp và nhầm tính thời gian gã đã vượt qua sóng nước. Thỉnh thoảng gã ngừng bơi, lóng tai nghe ngóng nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng động gì khác lạ. Mặt biển yên tĩnh không gây cho gã trở lực nào trong khi bơi nên gã cảm thấy chưa mệt nhọc, có thể tiếp tục bơi trong thời gian lâu. Hơi nước cũng ấm áp làm gã dễ chịu.

Nhưng như thế rồi cũng phải có giờ phút cuối cùng. Đến một lúc nào đó, sớm hay muộn, gã không thể bơi được nữa, gã sẽ thấy tàn lực phải nhượng bộ trước tử thần. Một sự kinh sợ đột khởi như chêt lấy quả tim gã. Gã cầu nguyện: « Xin Thương-Đế hãy cứu vớt con! Xin Thương-Đế toàn năng hãy giúp đỡ cho kẻ tội tử của Người! ».

Và, gã ráng sức ngồi cao mình lên mặt nước, đưa mắt nhìn khắp mặt nước óng ánh của biển. Trời vẫn tối mịt, không thể tìm thấy một bóng dáng gì trên mặt đại - dương trầm lặng ấy. Gã không trông chờ gì được ở đây nữa, chỉ thấy tràn ngập nỗi cô đơn ghê rợn. Gã hồi tưởng lại lúc gã bắt đầu rơi xuống bể, bắt đầu bơi giữa nước, gã có trông thấy những chiếc ca-nô chạy tản mác gần gã. Chúng chạy nhanh về phía chân trời và gã đã ngồi lên, cất tiếng kêu cứu nhưng tiếng thét kinh hoàng đó bị dứt hơi, nghe như một tiếng than yếu ớt.

Gã đã phải nằm nghỉ trong nước, cố lấy lại sức để chờ đợi, có thể một trong những chiếc ca-nô kia sẽ trở lại để tìm gã. Vô ích, không ai trở lại. Chắc chắn là người ta nghĩ rằng gã đã được chở trên

một chiếc ca-nô nào đó hoặc nếu không thì gã đã tan xác khi chiếc tàu phát nổ. Cho đến khi gã cõi sức ngoài mình lên một lần nữa để quan sát mặt biển thì những chiếc ca-nô đi quá xa, thảng về những bến bờ nào đó. Mây đen đã che lấp mảnh trăng tà, còn lại một mảnh gã, bơi chậm chạp trong vùng nước đen tối. Bây giờ thì không còn ai trở lại với gã nữa và sớm hay muộn thì thân xác gã cũng bị dòng nước vùi dập... Nhưng tất cả những thứ đó lại dường như đến rất chậm. Gã tự nhủ : « Có cần phải tiếp tục bơi nữa không ? Phản đầu đề làm gì khi không thể tránh được cái chết ? Có nên ngừng lại, buông xuôi tay để kết liễu cuộc đời ngay bây giờ ? »

Nhưng khi gã nghĩ như vậy thì chính gã cũng cảm thấy khó mà buông xuôi hai tay để dòng nước cuốn đi. Gã biết chắc rằng khi miệng gã ngập đầy nước thì phản ứng tự-nhiên của con người là phải vùng ngoi lên mặt nước và không gian để hít thở... Trừ ra khi gã quá kiệt sức, ngất đi.

Gã phải nghĩ đến việc khác và nhất là làm thế nào để giữ được sức khỏe lâu dài. Trước hết, phải cởi bỏ hết áo quần ra để thân hình được nhẹ nhàng. Ý nghĩ này cũng làm cho gã lo sợ khi tự thấy quá trần truồng nhưng gã cũng phải thực hiện. Thật là khó khăn khi phải chống chọi với sóng nước để cởi bỏ hết áo quần. Gã đã bị trôi đi và uống vào bụng vài hớp nước mặn chát. Cuối cùng, khi đã cởi xong, gã lại tiếp tục bơi, từ từ, đúng phương-pháp, điều hòa hơi thở. Gã cũng thấy dễ chịu khi nước biển mát dịu cọ sát vào bụng, vào đùi của gã. Gã ngang đầu nhìn lên bầu trời. Đám mây đen dày đặc dường như đã rạn dần để lộ những vì sao. « Ta sẽ có ánh sáng. Ta có thể nhìn thấy mọi vật ».

Sự sợ hãi lại xâm chiếm gã. Lần đầu tiên, gã cảm thấy mệt mỏi và hai cánh tay đã bắt đầu yếu đi. Khoảng cách thời gian giữa gã và tử thần đã trôi qua ! Đột nhiên, gã ráng sức sải mau. Thân hình gã trần truồng, gã lướt nhanh trên mặt nước và trong một phút gã tin ở sức khỏe của mình. Nhưng gã chợt tỉnh-ngộ : « Không, mà ngu lắm ! Mày đã phung-phí sức khỏe. Mày hãy nghỉ-ngơi bằng cách nằm ngửa ra như chiếc bè ! ». Và khi gã nằm yên trên mặt nước, gã cảm thấy

gã còn tiết-kiệm được những giờ phút sống sót trong khi đó sự sợ hãi vẫn thường-trực trong lòng gã giống như một sinh-vật gì bị nhốt ở trong khoảng trống con tim. Ngửa mặt nhìn lên, gã thấy được toàn thể bầu trời. Những đám mây kéo nhau di về phương Đông và vài ngôi sao chiếu sáng như khích-lệ cho gã. « Nếu ta nằm được như thế này, ta sẽ sống được lâu... Đến khi bình-minh lên. Còn bao lâu ? Ai biết... Và nếu ta nằm được trên mặt nước trong một ngày... Một chiếc tàu sẽ đi qua đây... »

Nhưng khi nghĩ đến chiếc tàu, một chiếc tàu không-lồ xuyên đại-dương chẳng hạn, một chiếc tàu đồ-sộ trên mặt bể bao-la, chạy nhanh như tên, còn thân xác gã, chỉ là một chiếc đầu và một cánh tay nhỏ bé, ngụp lặn trong sóng nước, một điểm không thể nhận thấy được trong một vùng nước xao-động. Làm sao tính được khoảng cách giữa chân trời này với chân trời kia. Và trong khoảng cách nào thì đôi mắt của con người có thể nhìn thấy một cái đầu người hụp lặn và một cánh tay di-động giữa mặt đại-dương ?

Dần dần, gã đã thấy rõ cái giờ phút mà gã không còn vùng-vây trên mặt nước được nữa. Đã hoàn toàn tuyệt vọng về cái dự-định nằm ngửa trên mặt nước một ngày hay vài giờ đồng hồ. Không những hai cánh tay gã mỏi nhừ mà đến cả những bắp thịt trên lưng, trên đùi, trên bụng gã cũng nhức mỏi, đau đớn dù cho gã có nằm ngửa trên mặt nước bất động cũng thế. Gã cảm thấy không còn một tia hy vọng nào nữa. Bây giờ, chỉ còn lại sự phán đầu uồng công và vô-vọng đối với sự kiệt-què đang tràn lên thân xác gã, trói chặt gã lại và dẫn gã đến chỗ bất lực.

Trong đêm tối, gã run rẩy phán đầu, cố nghennie cõi lên để đưa mũi và miệng ra ngoài mặt nước. Sự đau nhức của toàn thân làm gã không cử động mạnh được nữa và như một khối súc nặng, gã đê trôi theo dòng nước. Trí óc gã mờ mịt, quay cuồng như lạc vào một vũng lầy đen tối vô-trí-giác. Gã cố vùng ra khỏi cơn mê và gào lên : « Không ! Thượng-Đế ơi ! hãy cứu tôi ! ».

Và, trong tuyệt vọng, gã thu tàn lực còn lại trên hai bàn tay, gã quờ quạng và đập mạnh trên mặt nước. Bỗng-nhiên gã cảm thấy những

ngón tay gá đụng chạm phải một vật thể rắn chắc. Xúc giác đưa nhanh lên trí óc gá một tia sáng làm gá trấn tĩnh : « chắc chắn là ta vừa chạm phải một vật gì rắn chắc chứ không phải là nước ». Gá vui mừng to dội mắt nhìn kỹ vật thể đó trong khi hai bàn tay vẫn bấu chặt vào.

Gá cố trườn mình lên khỏi mặt nước. Cả khối vật-thể kiên-cố đó hơi chìm xuống dưới sức nặng của gá nhưng lại nồi lên vững chãi. Phải rắng sức đến hai lần gá mới chồm người lên được và khi bụng gá chạm vào vật đó, gá cảm biết đó là một chiếc bè gỗ khá lớn và dày. Gá nằm chồm lên tấm bè để lấy hơi rồi băng tất cả sức lực thu góp lại được, gá trườn mình tới, đưa được toàn thân lên chiếc bè. Gá thở rốc một hồi sung sướng và cảm thấy trí óc đã dần dần sáng suốt. Gá nằm dài trên những tấm gỗ rắn chắc đó, suy nghĩ và làm bầm : « ta đã thoát chết, ta đã được cứu thoát chăng ? ».

Khi hơi thở đã đều hòa, gá ngồi nhôm dậy. Chiếc bè gỗ này có thể giúp gá sống thêm được vài giờ, vài giờ để hy-vọng nhưng rồi sau đó... gá vẫn phải chết. Làm sao sống được lâu dài trên chiếc bè gỗ đó giữa biển cả trong lúc gá tràn-truồng, cô-dộc...

Gá đưa mắt nhìn quanh. Bầu trời dường như đã bót tối. Gá nhận ra rằng đây là chiếc bè gỗ trong những chiếc bè trên con tàu mà gá đã đi. Có thể chiếc bè này đã trôi nồi không xa gá bao nhiêu trong thời-gian vừa qua. Gá chăm chú quan-sát. Những tấm gỗ tròn-tru được ghép lại trên những chiếc thùng « tôn » nhỏ. Chiếc bè đó trôi nồi giữa vùng biển hoang vắng, tràn-truồng như thân hình của gá.

Bỗng bàn tay gá chạm phải một vật gì như một sợi giây vải. Lần theo sợi giây đó, gá tìm thấy một tấm vải trại và dưới tấm vải đó có một chiếc hộp bằng sắt màu trắng. Gá lay chiếc hộp và nghe tiếng ron rãnh của những chiếc bánh bích-quy. Gá cố sục sao tìm kiếm hơn nữa nhưng chỉ có chừng đó, Nước uống không có ! Một đoạn giây bị đứt chứng tỏ rằng cái bị đựng nước uống đã bị cắt mất. Gá sẽ không có gì để uống cả. Trước tình trạng mới của gá, điều đó có thể thâu ngắn những giờ phút còn sống sót nhưng gá vẫn cảm thấy vui lòng để ôn nhầm lại những điều may mắn mà gá đã gặp trong khi phần đầu đê sinh

tồn... Từ thần, trong giờ phút này, vẫn còn xa, và gá có thể nghĩ tới những việc khác.

Ở phía chân trời, gá đã thấy một vạch sáng phân biệt mặt bờ và không gian. Một lát sau, những tia sáng rực rỡ của mặt trời xé rách màu xanh sầm của không gian. Bình minh ! Nhìn cảnh-tượng đó, gá cảm thấy một niềm vui tràn ngập trong lòng. Màu sắc và ánh sáng sinh động đó như nói với gá rằng : « mày không đến nỗi sống cô đơn trong biển cả và đêm tối ! ».

Khi mặt trời lên, gá nhìn ngắm những bắp thịt tê liệt của gá trong khi gá dang tay hít thở vào hai buồng phổi cái khí mát trong lành của biển buổi sáng và thấy vui vì còn sống. Gá cầm lấy chiếc hộp bánh, tháo bỏ sợi băng keo bọc quanh và dở nắp hộp ra. Những chiếc bánh « bích quy » dày băng ngón tay, vuông băng bàn tay. Gá đưa lên miệng cắn và nhai từ từ, hơi khoan khoái. Cố-nhiên là mùi vị thơm ngon hơn nước biển mặn chát tràn đầy trong cổ họng gá. Nhưng gá chỉ ăn phân nửa vì lo-sợ càng ăn nhiều càng khát nước thêm.

Suốt cả buổi sáng, gá ngồi bó gối nhìn mãi miết về phía chân trời với niềm hy-vọng thấy được một luồng khói. Chân trời vẫn nguyên vẹn đường nét thẳng tắp và không một hình-tượng gì đột biến cả. Cho đến giữa trưa, khi ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, gá muốn ăn nốt phần bánh « bích-quy » còn lại nhưng gá cảm thấy trong miệng gá không còn lấy một chút nước miếng nào cả. Lưỡi gá liếm vào môi cũng không cảm được một chút nước gì êm dịu cung như đôi môi gá đã khô cứng. Gá nằm dài trên chiếc bè, lấy tám vải trại lúp lên người và thiếp đi...

Chiếc bè gỗ lay chuyền làm gá thức tĩnh. Gá liếc mắt thấy mặt biển không còn trầm lặng và đen đặc như biển dầu nứa mà đã chồi dậy bằng những đợt sóng nhảy múa trước luồng gió Tây ? Gá nhận thấy gá đã thiếp đi một giấc khá lâu. « Ta đang ở đâu ? Chiếc bè gỗ này đang đưa ta đến bến bờ nào đây ? » Gá không tìm được một điểm nào để xác định vị trí của mình. Mặt bờ bao la bao quanh gá là một vùng bất tận, không tên, không ranh giới đối với một thứ gì còn lại trên thế giới này.

Cho đến khi mặt trời sắp sửa đứng vào mặt nước, gã phải dấu mặt trong hai bàn tay, trí óc tràn ngập tuyệt vọng. Gã không sợ sự lảng vang của thần chết nhưng gã quá sợ sự đè nặng hãi hùng của biển cả hoang vu đen tối trở lại mà không một tiếng vọng nào trả lời tiếng kêu của gã.

Suốt nửa đêm đầu, gã nằm bất động trong tấm vải trại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Miệng đắng, lưỡi khô, cõi họng cứng ngắt vì không có một chút nước miếng để nuốt nữa, gã không thể nào ngủ được. Gã nóng lòng chờ đợi đêm tối qua đi để ban ngày trở lại.

Gã nhớ đến Jeannie, người yêu của gã, người con gái xinh đẹp với tấm thân kiều diễm, khỏe mạnh... Gã nhớ lại giây phút đầu tiên mà gã đến mướn một căn phòng trong dây nhà của bà mẹ nàng, gã bắt gặp Jeannie và đã yêu nàng nồng nhiệt. Gã khóc và sau đó lại thiếp đi. Giấc mơ đưa gã đến một vùng sơn cước đầy bóng cây thông thơ mộng và một dòng suối mát, những nàng thiếu nữ xinh tươi đang tắm.

Khi gã thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Gã gượng ngồi dậy, đảo mắt nhìn chân trời rồi lại tìm lấy chiếc hộp bánh. Gã cắn một miếng bánh nhưng gã chỉ nhai thành một mớ cát bột chứ không thể có cách gì nuốt trôi được. Gã đành há miệng, thòi sốt bột bánh khô cứng đó ra.

Dưới ánh nắng, da thịt gã khô rám lại. Gã cố lê mình tới mạn bờ, và thòng hai chân xuống nước. Lúc gã cố gắng kéo chân lên, gã cảm thấy một cơn đau đột khởi như một luồng nước băng giá dội vào tim gã. Gã nằm sấp xuống bất động trong mấy phút, gã cảm thấy từ chi như rã rời khỏi thân thể, không cử động nổi và nhịp đập của con tim đã rối loạn, khi nhanh khi chậm... Tuy nhiên, gã vẫn cố gắng giữ nhịp thở điều hòa, thu hết sức lực trườn mình vô giữa bờ nằm dài ra dưới tấm vải trại như cũ. Sự mệt lả đến cực độ làm trí óc gã quay cuồng phủ chụp lên những đám mây đen dày đặc và gã không nhận định được gì nữa.

Gã đau đớn tự nhủ : « Thế là hết ! Đây là giờ phút cuối cùng. Sự chết đã xâm chiếm toàn thân ta ! Thần-trí đã rối loạn... Trái tim

đã muôn ngừng đập rồi... Còn bao nhiêu giờ khắc nữa ? Bay giờ là mấy giờ ? ».

Gã nằm co quắp trong tấm vải trại. Hai đầu gối sát vào bụng, gã cảm thấy dạ dày gã còn cào, xót xa, trái tim như bị ai bóp chẹt trong khi mồ-hôi gã đồ ra dầm dề. Lưỡi gã sưng lên dày cộm, khô cứng, đau rát và chừng như chèn lấy cả vòm miệng nóng bỏng của gã.

Khi mặt trời đã xuống thấp, hạ bớt nhiệt độ, gã bỏ tấm vải trại ra và đ𝐞 cho con gió chiều nhẹ nhẹ, ~~quạt~~ khô mồ hôi trên tấm thân trần truồng của gã. Gã cũng cố liếc mắt về phía chân trời bao-la và hoang vắng. Những ký-niệm thuở ấu-thời chồi dậy. Gã thấy lại quê hương của gã những mảnh đất đỏ dường như xám đèn màu khói không tìm thấy màu xanh tốt của ngàn cây. Toàn thân gã đau đớn ê-äm. Gã không thể cử động được chiếc lưỡi dày cứng trong miệng gã. « Ta sắp chết rồi đây ! Không một kẻ nào, kể cả Jeannie, biết rằng ta chết một mình trên chiếc bè gỗ này ! ».

Gã lại gắng gượng ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh nhưng chỉ thấy sự trống rỗng xám đèn của mặt bờ, mênh mông và xa tít. Con đường chân trời không biến đổi tạo thành một vòng tròn huyền-bí. Gã lại gục đầu trong hai đầu gối, buông thẳng hai cánh tay bên hai đùi bất động. Và mệt lả, gã ngã lăn ra ngất lịm. Đến khi gã mở mắt trở lại, trời đã tối. Gã nghĩ đến việc ăn thêm vài cái bánh « bích-quy » nhưng chiếc lưỡi đau rát và bất động của gã ngăn cản mọi thứ bỏ vào miệng và hàm răng gã như chảy máu khi gã cắn.

Bây giờ thì gã cảm thấy không sợ chết nữa, gã muốn làm một cử động mạnh vào đó để tự kết liễu cuộc đời, nhưng khi nghĩ đến sự âm-thầm ra đi về nơi vô cùng như vậy, gã thấy ghê sợ. Gã nằm im cố tránh giấc ngủ mà có thể rằng giấc ngủ đó sẽ đưa gã đi luôn không bao giờ trở dậy nữa. Gã lắng nghe tiếng nước vỗ vào mạn bờ lấp xắp. Gã cố hình-dung ra một điềm nào đó trên đại-dương, một điềm rất gần mà có thể là một bến bờ trên đó gã sẽ trông thấy một người đàn ông đang dạo chơi tay cầm sách, miệng ngậm « pip ». Nhưng mặt nước mịt mù bao quanh gã vẫn không đem lại cho gã một điềm gì có thể dẫn dắt gã đến một tia hy-vọng. Gã lại nhớ đến JEANNIE và một ký-niệm sống

dây : Ngày đó, gã cùng nàng đi hái trái « pom » trong một khu vườn. Gã đi chân đất trên thảm cỏ xanh và Jeannie trèo trên cành cây, hái và quăng xuống cho gã những trái « pom » để gã chắt vào những rổ lớn. Jeannie mặc chiếc quần bằng tơ xanh và một chiếc yếm màu vàng, loại áo tắm. Giữa màu xanh và màu vàng, gã trông rõ làn da nàng mát tươi như sữa. Khi nàng chồm người ra hái những trái cây, gã tha hồ ngắm nhìn tấm thân kiều diễm của nàng, hiện hiện bằng những đường cong tuyệt mỹ... Mỗi lần chiếc rổ đã đầy trái cây, nàng kêu gã : « Giúp em xuống đi anh ! » Thế là nàng đứng ở một cành cây thấp nhất và gã dang tay ra chờ đợi. Khi tấm thân kiều diễm ấy nhảy xuống, gã ôm chầm lấy siết vào lòng để hai cặp mắt nhìn nhau đắm đuối !

Hồi tưởng lại như vậy gã cảm thấy run lên. Gã mở to mắt nhìn lại thực tại : chiếc bè gỗ bi thảm và biển cả. Một cơn sốt như đang hành hạ gã. Đầu óc choáng váng, gã cố thét lên, nhưng chiếc lưỡi cứng ngắt. Gã đưa hai ngón tay nắm lấy và muốn kéo nó ra. Trước mắt gã, những hình ảnh cuồng loạn múa may. Hơi thở gã đã khó khăn dường như không khí khó lòng đi qua cổ họng gã. Gã vùng hắt tung tẩy vải và quỳ lên tấm bè gỗ. Tấm bè hơi nghiêng, chao động nhưng gã chẳng thấy gì chung quanh. Gã muốn lần túi mạn bè và để nhào xuống nước như một vật vô tri. « Bây giờ, ta tự kết liễu cuộc đời ! Không thể làm gì hơn nữa ! » Gã lần đi từ từ để có thể đủ sức nhào xuống lòng nước, một thứ nước trong lành và mát mẻ để cho gã yên nghỉ, chấm dứt những cơn đau. Nhưng vừa lết được vài bước, gã đã té xuì ra...

Khi gã hồi tỉnh, gã nhận thấy gã nắm sấp, úp mặt trên bè gỗ. Gã gượng nằm ngửa ra, mở mắt nhìn lên trời nhưng ánh nắng chói chan làm gã phải nhắm mắt lại. Gã nắm im (tấm bè gỗ không động dây nữa). Khi gã có nhận xét như vậy gã lại cảm thấy chiếc bè chao đi chao lại dường như những đợt sóng luồng qua và nâng lên. Gã lại rủa thảm : « Hôm qua, mày đã điên khùng ! Mày kêu gào vô ích ! Mày hãy kết liễu cuộc đời đi ! » Giữa hai mí mắt nhắm nghiền, dòng nước mắt gã chảy ra. Gã lại lần mò ra mạn bè, gã lè mình đi rất chậm, hai bàn tay bấu víu vào những tấm ván. Khi gã đã biết chắc thân hình

gã đang ở ngay mạn bè, gã dùng hai tay bám vào mạn, lấy sức và nhào đầu ra trước...

Nhưng... lòng nước mát không đón nhận gã. Chân tay lê liệt không phản ứng, mắt nhắm nghiền, gã quyết dùng sức tàn dura tấm thân vào cái chết mà trước đây gã rất ghê sợ. Sự va chạm mà gã cảm nhận được khác với dự tính, sự va chạm làm gã ngưng thở, làm thè xác gã đau tê và gã muốn mửa. Gã không té xuống nhưng lại nằm úp sấp, rên siết như một con chó ốm chờ chết. Một tia sáng lóe lên trong óc gã. « Ta vừa chạm phải vật gì ? » Gã nắm thẳng ra và bẳng hai bàn tay, gã sờ soạng tìm lại mạn bè gỗ nhưng gã cảm thấy những ngón tay gã chạm phải vật gì không phải là gỗ. Gã nắm chặt, ấn sâu những ngón tay xuống cái vật thè mà gã thấy nó lún dần và vỡ ra. Rồi thì, cẩn thận để tránh ánh nắng làm mất gã đau nhứt, gã mở mắt ra... Mới đầu gã không thấy gì nhưng sau khi chớp mắt, gã thấy hiện ra màu vàng của bờ cát. Gã ngóc đầu dậy và nhận thấy chiếc bè gỗ đang mắc cạn gần bên gã. Trước mặt gã là bờ biển cát vàng chạy dài... Và thân hình trần-truồng mệt lả, gã trườn lên, hai chân hai tay dường như tìm lại sinh lực, gã bò dần về phía những hàng dừa xanh đầy bóng mát...



★ CHU ĐÁO

Một bà đến sở tìm việc làm, kè với nhân viên phụ trách để xin thuê một người đàn bà làm công việc nhà :

— Tôi muốn một người đã lớn tuổi, lè hay chột mắt càng quí, thô kệch, xấu xí thì quí hơn...

— Thưa bà ! — Viện thơ ký ngạc nhiên — Sao lại thế.

— Vì chồng tôi lôi thôi lắm. Chỉ có cách ấy mới giữ anh ta được.

một mùi vị không thể thiếu với người đẹp! và làm cho người ta khoan khoái, ngây ngất khi ngửi phổi. Một nghệ thuật lấy lòng đàn ông dễ dàng nhất từ sô chí kim...

NƯỚC HOA MI, LÀ GÌ ?

● HOÀNG THẮNG

KHI bạn đang thông dong đếm từng bước trên hè phố, chợt có một người con gái hoặc một thiếu phụ đi ngược lại phía bạn, điểm đầu tiên là bạn sẽ nhìn đôi mắt của kẻ đối diện, rồi khuôn mặt, bộ ngực, cái eo. Và khi người đẹp đã đi qua rồi, chắc chắn bạn sẽ quên lửng ngay là người đó da trắng hay sạm đen, hay da bánh-ech. Người đó mặc áo



dài màu gì nhỉ? Bạn phân vân và bạn phải quay lại để nhìn. Có thể người đẹp đã «biến mất» trong giòng sóng người đang xê dịch, nhưng bạn không thể nào quên được cái hương vị của người đó để lại nơi họ gặp bạn. Không phải là mùi da thịt tươi mát của thân thể

NƯỚC HOA

người đó toát ra mà là mùi nước hoa. Bạn sẽ hình-hình đôi cánh mũi và thở dài... khoan khoái. Bạn sẽ chép miệng và lầm bầm: «Intimate» hoặc «glamour» hoặc gì-gì đó... Tâm hồn bạn sẽ xao xuyến, vương vấn trong một khoảnh khắc cho tới khi mùi thơm kia tan biến trong không khí. Bạn có đồng ý như vậy không?

Chúng ta đang sống vào hạ bán thế kỷ 20, và giới phụ nữ đã được phục vụ đặc lực nhất về sắc đẹp. Đang mập muốn thon, eo đã có thuốc bôi. Da khô, da nhờn, da sần sùi có phấn để đánh tùy theo loại da. Và đặc lực nhất và gợi cảm nhất, quyến rũ nhất là nước hoa. Buổi sáng nên dùng loại nào, buổi tối loại nào để kích thích sự thèm muộn của phái Nam. Mùa hè, mùa Đông dùng thứ nào thì hợp...

Không phải bây giờ phụ nữ mới biết dùng nước hoa.

Họ dùng nó từ... «khuya» rồi! Và trước khi người con gái biết sử dụng nước hoa để làm dáng, làm thơm cho thân thể mình, nước hoa đã từng là một vật riêng chỉ dùng để tế lễ của một vài sắc dân.

Lịch sử nước hoa chắc chắn đã có từ khai thiên lập địa không chừng (!) nghĩa là từ khi có loài người như nàng È-và sống trong khu địa đàng thế nào mà chẳng tìm kiếm một đóa hoa tươi có mùi thơm ngào ngạt để dắt lên mái tóc. Huyền thoại nói, chỉ vì trái bôm đã gây nên tội lỗi nhưng biết đâu không phải như vậy! Có thể chỉ vì mùi thơm ngào ngạt bao phủ thân mình nàng È-và đã xúi dục, đã thúc đẩy A-dam làm... bậy...

Những dân tộc cổ xưa đã từng biết sản xuất nước hoa. Đời xưa ở xứ Arabie nước hoa chỉ được sử dụng trong những buổi tế lễ. Nhưng

những thứ gì, lúc đầu chỉ để riêng cho thần thánh rồi cũng bị con người thừa hưởng.

Người Egyptiens đầu tiên chỉ thoa dầu thơm trong những buổi lễ nghi có hạn định hoặc những quan tòa khi vào phòng xử. Người Romans còn thoa cả dầu thơm vào bảng hiệu và cả nơi phần mộ. Và cũng chính họ, trong lịch sử dầu thơm lần đầu tiên đã súc nước hoa vào mình những cô gái trẻ đẹp trong ngày hôn lễ. Một cô dâu được súc dầu thơm bước qua ngưỡng cửa vào căn nhà mới — căn nhà của vị hôn phu — bậc tiền bối của hàng vạn, hàng triệu thiếu nữ của bao thế kỷ sau đã mang lại hạnh phúc và ánh sáng choi lọi cho đời sống người đàn ông. Và lễ nghi long trọng này đã trở thành một tục lệ.

Người Ý đã thừa hưởng sự ham mê dùng nước hoa

của tổ tiên nên vào thời Trung cổ ở nước Ý, sự dùng nước hoa đã rất thịnh hành.

Dân chúng thuộc hàng quý tộc đều ưa thích và họ dùng rất nhiều phương tiện để có. Như Catherine Sforza và họ Médicis. Cosme 1er de Médicis đã thiết lập ngay trong dinh thự của mình ở Florence một phòng thí nghiệm hóa học để nghiên cứu và cất nước hoa cho mình. Khi Catherine de Médicis lấy chồng — Henri d'Orléans — bà đã mang theo mình mùi thơm Ý-quốc để rồi những nước hoa đó đã trở nên danh tiếng ở nước Pháp.

Có thể vì lý do đó đã khởi đầu cho nước Pháp phát triển kỹ nghệ nước hoa.

Nhưng không phải chỉ riêng những ông hoàng, bà chúa hối đó đã tạo nên sự cất nước hoa, chính những thầy tu trong nhà tu Santa Maria Novella cũng cất nước

hoa và sản xuất nhất là ở Gènes — một thứ nước hoa bằng hoa cam, mà cho tới bây giờ, do kỹ thuật tân tiến mùi thơm của nó càng dịu ngọt hơn thêm.

Người phát minh ra nước « Eau de Cologne » — ông Paul Fermnis — cũng là một thầy tu người Ý, thứ nước hoa mà không một ai là không biết, không nghe nói.

Một tiệm mỹ phẩm có danh tiếng nhất ở Paris, thuộc khu ngoại ô Saint Honoré 19 — lập nghiệp vào năm 1775 — đã từng tiếp thường trực một khách hàng quý phái, bà Joséphine de Beauharnais. Bà này thường dùng nước hoa Mille fleurs, thứ nước hoa đã từng một lần làm tan biến nếp nhăn của nét mặt ưu tư, lo lắng của chồng bà, Hoàng Đế Napoléon.

Chính Napoléon cũng biết sự giá trị của những mùi thơm. Ông ta có một cái hộp làm bằng da để thuộc, trong

dựng đủ thứ, lá đựng pomade, đồ cạo râu và những hộp đựng những viên kẹo thơm. Khi ông ta bị đày ở Sainte Hélène, lúc sắp chết, ông yêu cầu đốt hết những viên kẹo thơm còn sót lại trong hộp. Và những phút cuối cùng của cuộc đời vị vương giả đã trôi đi trong mùi thơm êm dịu mà ông ta hăng hái.

Trong cuộc hội nghị ở Vienne, người ta đã bơm nước hoa khắp gian phòng cho thơm, lẽ dĩ nhiên những người vào phòng họp sẽ thấy khoan khoái dễ chịu, thần trí lâng lâng và cuộc họp đã êm chèo thoải mái. Ở trong pháp viện Goethe đã đặt một cái giỏ để dưới chân, từ trong giỏ toát ra mùi thơm của Eau de Cologne, văn sĩ Pháp Gustave Flaubert, từng tuyên bố rằng, nếu không được ngửi mùi nước hoa, ông ta không thể nào viết được.

NƯỚC HOA

Nabuchodonosor II (605-562 trước Thiên-chúa), vua xứ Babylone, vì yêu vợ—hoàng hậu Amythis—đã cho dựng lên những khu vườn treo (một trong bảy kỳ quan của thế giới), trên đó trồng đủ các thứ hoa thơm cổ lẠ.

Nhiều vị vua chúa còn lạm dụng hương thơm một cách thái quá, như vua Sardanapale, nếu chung quanh ông không được bao phủ mệt làn khói nước thơm thì ông không thể sống nổi. Khi quân địch tiến tới sát công thành kinh đô và sự thất bại chỉ còn trong khoảnh khắc, nhà vua quyết tự tử cùng với quân hầu, hoàng hậu và các vương phi, cung tần mỹ nữ, bằng cách đốt cùi có hương thơm. Và mọi người đã chết ngạt vì khói đó.

Người Perses, khi chinh phục Babylone vào năm 539 trước Thiên chúa đã sáp nhập vào vương quốc đế rồi sau đó chuyển giao cho người



Vua Ai-Cap dâng lễ nước hoa cho thần Horus-Râ

Grec rồi cũng chính những người này về sau truyền lại cho dân La Mã và dân phương tây cách dùng nước hoa và những sản phẩm về sắc đẹp.

Các vua chúa Ba Tư vào độ hè thường ra ngự tại vùng Ecbatane, và về mùa đông

NƯỚC HOA

thì ở Suse, nơi có trồng nhiều giống hoa thơm, nhất là hoa Huệ.

Vua Darius khi bị Alexandre Đại Đế đánh bại (334 trước Thiên chúa) đã dâng hết kho tàng chất dầu thơm cho kẻ thắng trận. Nhưng Alexandre đã coi thường loại xa xỉ này. Ông ta đã ném hết những hủ đựng nước hoa quý giá ra khỏi căn lều và thay vào đó bằng những tác phẩm của Homère. Nhưng về sau, ông ta đã thay đổi ý kiến. Cuối năm 331 trước Thiên chúa, khi ông ta vào thành Babylone viên quan coi thành đã cho rắt xuống đường đi những cánh hoa, và hai bên đường dựng những bàn thờ bằng bạc « không phải chỉ riêng nghi ngút khói nhang mà còn thêm nhiều loại hương thơm khác nữa ».

Khi những nàng trinh nữ được đem dâng hiến cho các vua chúa Ba Tư, những người con gái này phải được « ướp » nước hoa suốt một năm trời. Nàng Esther, vì biết cách xức một thứ nước hoa mà nàng



Vua Sardanapale tự tử bằng khói hương thơm để khói lọt vào tay địch

được vị vua sủng ái hơn các nàng trinh nữ khác.

Ngày nay, vấn đề xức nước hoa không còn là một bí quyết riêng cho một ai. Và một người được hit hương thơm của chất nước hoa nào đó, có thể tự mình đoán ra là loại nước hoa nào: « à, mùi Royal Bain de Champagne », hoặc « chà, mùi Chanel 5 Fleurs » hay là « Đúng là nuit d' Orient »

Có phải thế không bạn ?

CÁC BẠN ĐÃ
TÙNG ĐỌC TIỀU
THUYẾT KIỂM HIỆP

CÔ GÁI ĐỒ LONG, ANH HÙNG XẠ ĐIÊU...

NAY
XIN GIỚI THIỆU VỚI CÁC
BẠN THÂN THẾ, SỰ-
NGHIỆP CỦA NHÀ VĂN,
TÁC GIẢ NHỮNG
BỘ TIỀU THUYẾT TRÊN :

KIM DUNG

* KIỂM ĐẶT

* Thân thế Kim-Dung

Trong vòng mấy năm nay, 28 bộ tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung gây chấn động độc giả Á-châu, từ Hương Cảng đến Tân Gia Ba, Mã Lai, Bornéo, Madagascar, Việt-Nam. Nhân vật của Kim Dung trở thành diền hinh. Có nhiều người đã lạm dụng tên tuổi của văn hào lão thành này thao túng trên thị trường chữ nghĩa. Nhiều kẻ buôn chữ bán nghĩa mạo danh nghĩa đế thủ lợi và hậu quả là cố làm lu mờ ngôi sao rực rỡ này. Chữ Kim Dung, văn Kim Dung, bố cục Kim Dung, nghệ thuật Kim Dung đã cách mạng lối tiểu thuyết kiếm hiệp.

— Kim Dung đã sống qua nhiều thế hệ. Nhà phê bình Lôi Ân Thành trong tạp chí Viễn Đông văn tác đã kể như sau :

● « Cùng một thế hệ của Lô Tấn, Quách Mạc Nhược, Ba Kim, Trần Độc Tú, thì Kim Dung là một đóa hoa, nở muộn. Dù muộn, nhưng sức

NHÀ VĂN KIM DUNG

học phát thật mẫn liệt, phi thường. Ông đã từng chứng kiến những diễn biến lịch sử Trung Hoa hiện đại qua những tần tuồng : cách mạng Tân hợi, Ngũ Tứ Vận Động, Trung Cộng gây cơ sở Diên An, Vạn Lý Trường Chinh, vụ Lưu Cầu Kiều, Liên Cộng kháng Nhật, Đệ nhị Thế chiến, cho đến những diễn biến lịch sử cận kim. Con người ấy đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, nỗi nè của lịch sử.

● « Kim Dung đã kinh qua những tư tưởng đủ mọi khuynh hướng có thể là đối lập nhau : Tam Dân Chủ Nghĩa, Ngũ Quyền Hiến Pháp, Thực Tiễn Luận, Đệ Tam Quốc Tế. Ông đã chứng kiến và đã dấn thân vào những hành động hiếu sát của Mao Trạch Đông ở lục

địa Trung hoa. Là chứng nhân mà cũng là nạn nhân của Xã-hội chủ nghĩa quá khích, cùng cực này.

● « Sau cùng, ông tìm ra một lối thoát, khả dĩ nói là duy nhất : Đó là văn nghệ. Điều đáng lưu ý là Kim Dung (và một số bạn bè đều là giáo sư đại học) bỏ lục địa vượt tuyến đến Hương cảng, không phải ở Đài Loan. Thái độ bàng quang này khiến cho Trung Cộng cũng khó mà đả kích được rằng : ông là tay sai của Đế-quốc.

Lã-Binh-Thach phê phán về Kim-Dung khá thận trọng :

« Họ Kim tự vạch một lối sống cho nhà văn các nước sống trong hiểm họa Cộng-Sản. Nhóm « Trăm Hoa Đua Nở, Trăm Nhà Đua Nói » chỉ bộc lộ được một thái độ



phản kháng, vẫn là thụ động ! Vượt Mát-Xít, không có nghĩa là tìm về Tự do xô bồ, hành tiến. Kim - Dung tạo cho người bình dân (quan hệ nhất là bình dân) một cảm quan mới, có thể là thế giới mới. Ở thế giới này, con người sống thỏa thích với toàn « chưởng lực mười thành » của mình.

Kim-Dung có nụ cười của một Trang - Tử, lòng yêu thương trang trải của Mặc-Tử và tự nhiên nhiên của Lão-Tử. Đời sống giản dị như một Lâm Ngũ Đường.

6.000.000 chữ mầu nhiệm ! Công trình sáng tạo dồi dào mà qui hóa quá !

Tư tưởng Kim-Dung

Những bộ truyện lớn của Kim-Dung, từ *Cô gái Bồ Long*, *Anh hùng Xạ Điêu*, *Thiên Long Bát Bộ*, *Nhiệt Dương Chỉ*... bày tỏ một

nhân sinh quan mới. Ông muốn khuyên con người đừng thù hiềm nhau (Võ-Ký) sống như tuổi ngày thơ (Ngoan Đồng) sáng suốt trước mọi thử thách của thời đại (Triệu Minh) cởi phăng cái mặt nạ chém giết hung bạo đi (Trấn Ác) tìm về nếp sống hiền hòa (Mộ-Dung). Làm sao để tránh xa những cuộc chém giết tương tàn, dùng bước « Lăng-Ba » để giải quyết giai cấp tranh đấu.

Ái tình ! tình yêu của Kim-Dung hẳn là cao hơn Faust, thoát hơn kiều ái tình đề cập ở Zarathoustra ! Yêu nhau đến một độ mà không còn biết trai gái nữa (Tương tư lợ phải là trai gái — Một ngọn đèn chong trống diêm thùng).

Kim-Dung kết án các quốc gia hiếu chiến : Đông Tà (Quân phiệt Nhật) Độc (Ngásô) Bắc Cái (Mông - Cổ) ; tinh thần Bài Mǎn, phục

Minh (bài xích Mǎn Thanh, khôi phục nhà Minh) nhóm lên lòng Ái quốc trong dân, chúng đứng dậy chống nạn ngoại xâm, bảo vệ dân tộc độc lập cho xứ sở. Ở điểm này, ta thấy Kim - Dung vượt cao hơn Bồ - Tùng-Linh một bậc : Kim - Dung kêu gọi các giáo phái, đoàn thể gạt bỏ những tí hiềm nhỏ nhen, gạt bỏ ý thức xuất thế, thoát tục để nhập cuộc cứu đời ; còn Bồ - Tùng - Linh (Liêu Trai Chí Dị) tạo một không khí ma quái, dâm loạn làm lối thoát cho mộng tưởng của mình :

*Nói láo mà chơi, nghe láo
chơi...*

*Dàn đưa lún phún hạt mưa
roi.*

Nhân sinh quan của Kim-Dung là chấp nhận tất cả các điều kiện sống. Dù tà hay chánh, phải sống chân

thành, có chung, có thủy.

Mỗi người, mỗi nhân vật, dù cho ở hoàn cảnh nào, có bản tính gì vẫn cố gắng cởi mở toàn vẹn khả năng và xu hướng của mình. Sống là chấp nhận hoàn cảnh hiện hữu.

Nhân thức quan của Kim-Dung là phải có tinh thần khai phá và tổng hợp. Võ Ky, Quách Tĩnh, Đoàn Dự, Mộ Dung, Kiều Phong... không bao giờ bảo thủ một phe phái nào, một chân kinh nào. Sống — với các nhân vật ấy — là thâu lượm và chờ đợi.

Vũ trụ quan (qua các tiêu thuyết) của Kim-Dung không mang màu sắc huyền bí ; quyền vạn năng của vũ trụ cần hợp với Con Người.

Đã siêng nhiên không quyết định hay mở lối bí



cho hoàn cảnh được. Nhân vật tự mở ngõ cho đời mình.

Lugens ái quan của Kim-Dung thật là tuyệt đối. Nhân vật nào dù độc ác, ranh mãnh, điêu ngoa, hiền dịu đi chăng nữa, cần nhất là thờ phượng tình yêu chân chính, kể cả tình yêu trong trí tưởng tượng chăng đi nữa, kể cả những danh từ trống rỗng nữa.

★ Cuộc cách mạng tiêu thụyết kiêm hiệp

Trong bài diễn văn đọc trước Hàn Lâm Viện Thụy Điển, Nữ văn sĩ P. Buck đã từng ca ngợi nghệ thuật tiêu thụyết dã sử và kiêm hiệp Trung hoa, qua các tác phẩm *Thủy Hử* (tâm lý 108 hảo hớn) *Tam Quốc Chí* (chiến tranh) *Hồng Lâu Mộng* (tình ái) và đề cao là tác phẩm mang quốc-tế-tính.

Tuy nhiên, những tác phẩm đó đến nay vẫn còn giữ những giá trị cổ điển :

1.— *Bố cục* : dựa theo thuyết nhân quả : thiện giả thiện báo, ác giả, ác báo, theo một chiều hướng đơn thuần, có tính chất tiên liệu dung dị.

2.— *Nhân vật* : trừ ra cuốn *Thủy Hử* có nhiều dạng thức đối chơi nhau, còn toàn những mẫu người « thương lưu tri thức », quan lại, trung quân, ái quốc, tiêu biểu nhất của chế độ quân chủ phong kiến.

Đảng này, Kim-Dung rút ra những mẫu người vô danh, hạ cấp trong hàng ngũ đại chúng, có một lý tưởng cao siêu, nuôi mộng tranh đấu cho chủ quyền dân tộc chân chính.

Chiêu bài « Bài Mẫn, phục Minh » lôi cuốn được mặc cảm tự tôn dân tộc đối với độc giả.

Trên chủ đề ấy, Kim-Dung chỉ cần dựa trên những sự kiện giản dị, tầm thường, phô cập, cho nên

rất sát với nếp sống chung cho cả mọi người, ai ai cũng dễ cảm, dễ nhận thức khi so sánh với bản thân.

Kim-Dung lại khéo dùng những lối thắt mở linh động, thú vị, ngộ nghĩnh ; các vai trò đều diễn - xuất toàn thể khả năng, cá tính, tư tưởng của mình, không gượng gạo, che dấu hay mâu thuẫn.

Với phương-pháp diễn-tả đó, Kim-Dung gây những biến động dồn dập, hết ngạc nhiên nọ đến ngạc kia, đưa ra những kết quả bất ngờ,



★ NHỮNG CÂU NÓI NGÔ NGHĨNH

Không khi nào tôi thấy tuyệt vời mà không nghĩ rằng đó là cách mà đảng Tạo hóa, quá chán ngán cho tội lỗi tràn đầy của trần gian, đã tôt tráng bớt phần nào, công trình Người đã xây dựng.

(Stéfan Zweig)

kinh dị, thu hút triền miên độc giả. Tân kỳ mà không cao siêu, uyển chuyển nhưng đột biến, thường tình mà xáo động. Kim-Dung gày được không khí mới trong tinh thần sáng tạo ngày nay. Đó là một lối « Bình cũ, rượu mới » và tùy theo lối suy - diễn của độc giả, thế nào cũng có ý nghĩa cực kỳ phong phú. ●★

(Tài liệu của « Hiện kim văn học dịch nghệ phẩm » — Thương nghị ấn quán)

Kỳ tới : Kỹ thuật, nhân vật, lý tưởng Kim-Dung.



miền tối ở

* MẶC - TƯỞNG

bây giờ tôi đã đi xa thành phố
đêm thăm u về mở cửa một mình
Ơi những hạt mưa là tên bè bạn
và tên mỗi người vọng một âm thanh

con giòng bão bắt đầu từ đó
nỗi cô đơn tiếp tục đòi đòi
đêm im lặng như giòng sông chảy siết
con nước xa nguồn là mảnh giữa trùng khơi

và bóng tối cũng bắt đầu từ đó
khi những vì sao rời khỏi ngôi trời
miền xa lạ ra đi là thế đó
cuộc thi chung vòng hạn chỉ riêng tôi

ĐÁ DÈ

Truyện ngắn
* VĂN LƯƠNG

T IẾNG dế gáy rét rét... con này gáy, con kia gáy, gáy rân.

Đám con nít quây quần khoái quá, mặt mày đứa nào đứa nấy sáng rở. Thằng Qui đặt cái hộp thiết xuống, mở nắp hộp liêng qua một bên :

— È hé ! Con dế lừa của tao số một ! Con dế « anh hùng » của dân tộc Việt Nam,

— Doóc ! Con kẹt ! Đây này, con dế than của tôi dù súc « hạ » con dế quèn của mày.

Thằng Sáu Nhỏ đẩy cái hộp quét cho thấy con dế than cụt hai cái râu có vẻ lầm lì như Mỹ đen.

Lũ trẻ bu quanh reo hò.

— Ủ hay đó ! Cáp độ, đá đi, Sở gì mầy Sáu.

— Thua bắt xác ! Chịu hong ?

— Chịu liền ! Tui bây đang ra. Tôi quá ! Nực quá !

Thắng Quí cầm cây ráy đầu bắng sáp có gắn mẩy sợi tóc, ráy lia trước đầu con dế của nó. Dế lửa gáy rét rét, nhe hai càng thấy ghê. Dế lửa vừa gáy vừa hẫy càng tới trước, tỏ ra háo chiến. Thắng Quí cười đắc ý :

— Rán nghe con ! Cắn cho gáy càng nô nghen con.

Con Hoa đứng chống móng ngó vào, hỏi :

— Bắt xác làm gì thứ dế đá thua è càng hết xài.

— Ấy ! Ta ngắt đầu làm « cây ráy ». Rồi chưa mậy, thả vò chử.

Con dế lửa vẫn gáy, đi khệnh khạng trên mẩy lá cỏ xanh tươi bên cạnh mẩy cọng già trắng.

Sáu Nhỏ cười khè :

— Có ta đây ! Rán nghen con. Cho nó hết làm phách.

— È ê ! dế than của thắng Sáu Nhỏ không gáy.

— Không cần gáy. Thứ không gáy mới lì chử ?

Cầm cây ráy đây phía sau đít dế than, Sáu Nhỏ ngó không chớp mắt, chu miệng chắc chắn :

— Tôi con ! Đá nó thấy bà nó, con.

Thắng Quí chống nạnh :

— Tui bây coi nè ! Thấy chưa, dế tao ngon chưa..

Con dế lửa gáy xong, nhe càng xông tới. Con dế than ngoắc lia hai cái râu cụt ngắn, ngó bét ra chỗ khác. Tui nhỏ cười rần.

— Dế thắng Sáu Nhỏ chạy xet tui bây oi.

Sáu Nhỏ mặc cỏ, mặt sượng trân, nói dỗ ngọt :

— Có lẽ... Con dế tao không thích chiến tranh tui mà à ! Hồng chừng nó nghĩ rằng... dế với dế cắn nhau làm trò đùa cho loài người là chúng nó dại cả.

•

Tui nhỏ lại cười ràn :

— Sáu nhỏ nói ầu ! Dế của nó chết nhát thấy rõ ràng.

— Thương hại cho nó quá.

Con Hoa ghé tai Sáu Nhỏ, nói :

— Anh quên sao ? Phải quây nó chử.

— Râu của nó cụt hết trọi.

— Quây bắng tóc. Đây này, lấy tóc em dài...

Vì ức quá, vì tự ái, Sáu nhỏ quây con dế, và thời cho cánh nó bay xè xè, một chập nó từ từ hạ tay cho dế đứng xuống trước đầu dế lửa đang gáy rét rét.

— Phen này cho tui bây hết cười ! Rán lên con, dè chúng nó tưởng mình sợ.

Hai râu dế lửa của thắng Quí vừa quất lia dụng phải đầu dế than của Sáu Nhỏ là biết có địch thủ trước mặt, xong tới, nhe càng ra hẫy lia.

Con dế than của Sáu nhỏ bèn nhe càng ra nghênh chiến. Tui con nit vỗ tay la ré :

— A ha ! Hay lắm, dế của thắng Sáu Nhỏ chịu chơi rồi tui bây ơi.

Con dế lửa chống hai chân sau, hẫy mạnh mẩy cái, đầu hất lên, đít sà xuống theo điệu trung bình tấn. Dế than của Sáu Nhỏ nhe càng thiệt dữ, căn nghiến được một bên càng của dế lửa, bèn vặn mình theo thế võ « dzu-dò » khiến cho dế lửa nhào và oằn oại bị dế than nghiến càng thêm. Tới lúc dế than nhả ra, dế lửa bèn quay đầu chạy thiệt lẹ. Bọn trẻ vỗ tay reo hò tở mở. Có đứa sướng quá nhảy cà tung. Con Hoa đỏ mặt vì mừng cho Sáu Nhỏ.

— Bị bắt xác ! È hê ! Dế thắng Quí bị bắt xác. Vậy mà nói iàng.

Thằng Qui ngồi dủi hai tay trên đầu gối, mặt sương
ngắt. Thằng Sáu Nhỏ chụp con đẽ lửa doj lên, nghiến răng
nói :

— Cho mày háo chiến nghen ! May là mày chỉ làm
thân đẽ mà còn hăng thế, nếu mày là người chắc mày còn
ác hơn Ngô-đình-Diệm.

Nói xong, Sáu Nhỏ ngắt đầu con đẽ lửa của thằng Qui
giữa tiếng hoan hô của lũ con nít ham vui.

Con Hoa đi trên đường về theo Sáu Nhỏ, nói :

- Nhờ em đó thấy hong. Em nhắc anh quay nó.
- Anh cũng biết vậy. Biết quay nó say, mới chịu đá
- Nhưng mà lúc nãy, tụi nó reo chộ quá, anh quên
- Ờ thì cảm ơn em. Muốn anh thưởng em cái gì.

Con Hoa vừa đi, vừa cúi đầu, ngập ngừng :

- Anh biết em quí mến anh là đủ rồi,
- Tặng em đóa hoa hồng, chịu hong ?
- Ồ ! Hoa đâu mà anh tặng ?

Sáu nhỏ chớp mắt, cười tình :

— Thị em cứ... tưởng tượng là anh đang ngắt đóa
hoa hồng trong vườn lòng anh tặng em.

Cả hai đứa nhau cùng cười vui vẻ.



Trong những cuộc xuống đường thời kỳ Nguyễn-Khánh ở Saigon, Sáu Nhỏ, con Hoa, thằng Qui nhà ở vùng Bàn-Cờ thảy đều xuống đường. Thật ra, thằng Qui, cũng như Sáu Nhỏ, con Hoa và bao nhiêu đứa trẻ khác, không có ý định xuống đường là để... ngày mai khi ông Thủ-tướng Khánh bị hạ-bệ rồi, chúng nó lên làm vua, làm quan gì cả.

Dĩ nhiên là Nguyễn Khánh chẳng có vì dân, vì nước
giả cả, mà vì « cái ghế ba chân » cả đời mới leo lên ngồi
được một lần nén, cương-quyết đàn áp phong trào dân
chứng chống đối mình.

Trong một cuộc xô xát, tàn bạo, Sáu Nhỏ bị đánh đến
nỗi té sấp úp mặt xuống đường, hộc máu. Con Hoa tối
mắt khóc như mưa, và chuỗi như diên. Bé Sáu Nhỏ lên
kêu cyclo chở vô nhà thương Saigon. Đôi mắt con Hoa
quắc lên nhìn trời đầy mây mưa u ám, với tất cả căm-
phẫn. Nó phèu phào bên tai Sáu Nhỏ :

— Tại sao người ta có thể đánh anh một cách không
thù oán gì. Em thấy kẻ đánh anh là hoắc, mặt hắn như thù
hắn anh cướp người yêu của hắn. Em lấy làm lạ quá !
Người có thể tán nhan với nhau đến thế như vậy được
sao ?

Tuy bị ối máu, nhưng Sáu Nhỏ vẫn còn nghe và hiểu
được những điều gì của con Hoa vừa thốt. Nó thở ra, và
nói trong khi đôi mắt lờ mờ :

— Em nhớ không.., ngày nào chúng mình đá đẽ ?
Con đẽ của đứa nào không muốn cắn nhau vì sợ đồng-
loại nó đau thương thì.., chúng ta xách râu hoặc lấy tóc
quay cho nó say không còn biết gì nữa đẽ...mù-quáng cắn
đá nhau với tất cả cuồng nhiệt.

Con Hoa ứa nước mắt, thủ thỉ :

— Nói như vậy thì loài người cũng như loài đẽ sao ?

Sáu Nhỏ ối ra liên tiếp hai ngum máu, khẽ gật đầu,
phèu phào :

— Còn.. tệ hơn đẽ nữa em à ! con đẽ chỉ vì bị quay

say mà đá, chờ không biết hành động vô-tâm như loài người chúng ta bao giờ.

Thời gian trôi nhanh, Nguyễn-Khánh không còn làm Thủ Tướng.

Sáu Nhỏ trở lại đời sống trong lành, tuy vẫn nghèo nhưng không hèn hạ và độc thủ với ai bao giờ. Đồng tiền của nó kiếm ra bằng công lao sửa xe gắn máy, và ruột xe đạp bên đường, không chút nhơ bẩn, nên liêm-sĩ của nó vẫn còn đầy đủ trong tâm-hồn.

Con Hoa đã lớn, và có quyền nhìn trời mây xanh lơ, mơ mộng nói chuyện tình-duyên xa xôi. Sáu Nhỏ thì thành thật hơn, tuyên bố :

— Ai thương tôi, túi thương lại !

Con Hoa nhìn Sáu Nhỏ với tất cả tình tứ, âu yếm :

— Tui cũng nghĩ như anh vậy.

Sáu Nhỏ ôm ờ hỏi thử :

— Sau này có chồng, con, em sẽ muốn cho con em có những đức tính gì cao quý ?

Nhoэн miệng khoe nụ cười tươi, Hoa đáp :

— Nhất định là em cấm không cho con em đá dế !

Bắt dế đá nhau cũng là tội ác... anh à. Chơi trâu, đá cá lia-thia, đá gà... cũng đều là tội ác !

Sáu Nhỏ nhìn những tàn cây me xanh tươi của thành phố đang tắm nắng sớm, rung rinh trong gió thoảng rồi nhìn thiên-hạ, ngó lại Hoa thấy bóng dáng và tâm địa hiền hòa của người con gái chừng như rất khó kiềm trong cuộc đời ly loạn tàn phá này, nên xúc-cảm và nói khẽ :

— Có lẽ... ngày kia, khi nghĩ tới cười vợ, anh sẽ chọn người con gái nào giống hệt như em !

Hoa nhìn Sáu Nhỏ, cười mà úa nước mắt :

— Thiệt không anh ?...

DÒNG-bào Nam-Việt đã trải hai cuộc vui buồn nhất vào đầu thế-kỷ 19 và vào giữa thế-kỷ này : Năm 1802 vua Gia-long thắng con cháu nhà Tây-Sơn bình định được hoàn toàn 3 miền Trung-Nam-Bắc và lên ngôi năm 1802.

★ PHẠM VĂN SƠN

một
số
thi
ca

đánh
dấu
thời
loạn

Nhưng tới 1859 Rigault de Genouilly và Le Page thủy-sư đô đốc của thực dân Pháp lấy cớ bảo vệ tôn giáo đã mang binh hùng tướng mạnh vào đánh phá cửa Cần giò thành Gia Định, ào-ạt như gió bão. Cái hái dài, các đồn binh của Nam-quân từ Vũng-tàu và dọc

« *Ihể mà nứa giận nứa thương
Giận thay chúng nó, thương
đường quân ta »*

(tiếp theo P.T. 174)

MỘT SỐ THI CA

theo con sông Nhà-bè tiến vào Sài-gòn rồi rụng như súng chín.

Ngày 15-2-1859 tiền đạo của Pháp đã vào được sông Sai-gòn rồi ngừng trước Bến-Thành (Sài-gòn ngày nay) trực tiếp tấn công căn cứ này nhưng trước khi ra tay họ cho chiến thuyền *avalanche* đi thám thính kỹ khắp nơi để thiết lập kế hoạch.

Ngày 18-2 Bộ tham mưu Pháp bố trí các pháo-thuyền Phlégeton, Primauguet, Dragonne, El-Cano Prégent tại các nơi cần thiết. Các tàu này có phận sự hậu tập và tiếp viện cho đoàn tiền đạo, đoàn tiền đạo có nhiệm vụ đồ bộ và xung phong.

Rạng ngày hôm sau các súng đồng trên tàu Phlégeton, Primauguet, El Cano được lệnh khạc đạn ầm ầm vào trong thành và sau 6 giờ thành Sài-gòn thất thủ. Số quân Pháp có mặt ở đây có chừng trên 1000 người, quân ta dĩ nhiên đông hơn vì riêng tại mặt trận Thị Nghè ta đã có hơn 1000 đòn chống đỡ với bọn ngoại xâm.

Pháp quân vào thành đoạt luôn 200 khẩu đại bác bằng đồng, 86.000 ký thuốc súng, 20.000 giáo mác và súng tay, đáng kinh

nhất là một số lúa gạo rất quan trọng có thể nuôi được bảy tám ngàn lính suốt một năm. Địch cho đốt sạch, khói lửa bốc lên đến hai năm mới ngót (theo A. Schreiner). Đánh xong Sai-gòn, Pháp đánh luôn Gia-Định vào năm sau. Gia-Định cũng mất rồi tới Biên-hòa, Định-tường. Trước sức mạnh của quân cướp nước, Triều-đình Tự-Đức quá khiếp nhược phải ký Hòa-ước 1862. Có lẽ vua Dực-Tông và các quan ở Huế đã bị ám-ảnh bởi cái bi-trạng đã diễn ra ở nơi thủ-phủ miền Nam từ Sài-gòn qua Gia-Định: Đồng Ký-Hòa có 12.000 quân, lập rất nhiều công-sự và đặt ô-dai bắc ở rất nhiều nơi. Người chỉ huy là Nguyễn-tri-Phương rất hăng hái và ái quốc, các tướng dưới quyền là Phạm-thế-Hiền, Nguyễn-Dung, Tôn-thất-Hiệp cũng là những kẻ chiến đấu kỳ cựu. Vậy mà địch chỉ có 800 quân đã đánh tan được Nam quân, còn truy-kích đến tận Biên-hòa nữa. Nguyên nhân: ta tuy đông nhưng chiến pháp và chiến-cụ đều lỗi thời, địch có vũ-kí-tuong đổi tối tân lại lành nghề chiến trận và phải nhận rằng họ cũng rất can đảm. Quân quý hồn tinh, bất quy

MỘT SỐ THI CA

hồ da là cúng vây.

Thế là bao nhiêu mạng người bao nhiêu tiền của đều tiêu ma trong giây lát, bao nhiêu phố phường vui vẻ, sầm uất hôm qua tràn đầy sinh khí nay đã thành tro bụi, tan hoang.

Trong bài thơ « Chạy giặc », cụ Đỗ Chiểu đã han:

Bến Nghé của tiền tan nước bọt
Đồng Nai tranh ngói nhuộm
mẫu mây,

Hòa-ước nhâm-tuất thành hình (5-6-1862) lần thứ nhất, đồng bào Việt-Nam đau lòng dứt ruột về chiến tranh, thứ chiến tranh ác liệt, tàn bạo mà đồng bào chưa từng thấy. Giặc mộng thanh bình đang được say sưa giờ đây đã bê tan tành.

Rồi con gấu thực dân như chưa bao giờ thấy no mồi, 5 năm sau bọn « bạch chủng » lại chiếm nốt ba tỉnh miền Tây, văn thư cáo cấp về triều như bướm bướm mà những đoàn quân tiếp viện vẫn chẳng thấy bóng hình. Phan-thanhh-Giản và các lực lượng dưới quyền chán nản trước thái độ thoái bại của đảng chí-tôn rồi chính ông cũng không thấy mày may hy-vọng ở nơi đâu nữa. Ông

cho nước mắt là điều dĩ-nhiên, nhất là ông đã từng qua Âu-châu được nhìn tận mắt sự cường thịnh của bọn người da trắng.

Bị chói lòa trước nền văn minh khoa học của Tây - phương, ông đã ngạc nhiên sững sốt nên đã thốt ra câu :

Bá ban xảo kế tề thiên địa,
Duy hưu tử sinh tạo hóa quyền
tức là : trăm nghề khéo léo bằng
trời đất, chỉ thường tạo hóa
quyền làm sống chết mà thôi.
Cũng theo ý trên, ông còn có 4
câu thơ dưới đây :

« Từ ngày đi sứ đến Tây-kinh
« Thắng việc Âu-châu luống giật
mình.
« Kêu nhủ đồng bang mau thức
dậy ;

« Hết lời năn nỉ chẳng ai tin.

Đề tả cái thảm cảnh thành tan nhà phá, cái tuyệt vọng của kẻ làm tướng bị cô lập ở nơi xa xôi, tác giả Lục-vân Tiên đã nói lên cái tâm sự nỗi lòng của người bạn họ Phan và khóc người bạn ấy như một kẻ tri kỷ :

« Non nước tan tành hé bởi đâu
Rầu rầu mây trắng đất Ngo
châu

MỘT SỐ THI CA

Ba triều công cán vài hàng sô.
Sáu tỉnh cương thường một
gánh thâu.
Trạm Bắc ngày chiều tin nhạn
vắng,
Thành Nam đêm quanh tiếng
quyện sâu.
Minh sanh chín chữ lòng ghi tac
Trời đất từ đây gửi gió thu ».

Sau vụ thất thủ miền Tây, trên thực tế đất Nam-kỳ trù phú đồng dân đã trở nên đất sô hưu của Pháp. Triều đình Huế từ 1867 coi như miền này mất hẳn vào tay quân xâm lăng vì không còn cách gì để lấy lại. Về quân sự, triều đình đã bó tay chỉ còn có dân chúng Nam-kỳ nỗi lên lai rai chống giặc, nhưng các cuộc khởi nghĩa của các ông Tương-Định, Nguyễn-trung - Trực, Thủ-khoa Huân, Trần văn Thành v.v... lần lượt thất bại từ miền Đông qua miền Tây.

Về ngoại giao, triều đình trông cậy vào nhà Thanh thì nhà Thanh sau Nha-phiến chiến tranh (1842) đối với Liệt cường Tây phương như gà phải cáo còn giúp đỡ được gì đâu. Điều đình với giặc để chuộc lại ba tỉnh miền Đông sau năm 1862, thì cũng đã thất bại mặc dầu Phan-thanh-Giản

đã cố gắng đóng vai Thân-bao
Tư rõ lệ trước sân Tân.

Bọn thực dân quả rất khôn ngoan. Năm 1847 là năm cuối cùng của vua Thiệu-trị chúng đã nả đại bác vào cửa Hòn (mùa thu năm Đinh-Vi) để phô trương lực lượng. Mười hai năm sau vẫn Rigault de Genouilly nay được thăng Trung-tướng thị-oài phen nữa với Tự-đức, cũng trước cửa hải đồn Đà-Nẵng. Rồi chúng bỏ miền Trung quay về phương Nam. Không ngoài ý-nghĩ đánh Đà-nẵng đánh Huế sẽ gây xúc động trên toàn quốc, cuộc chiến tranh sẽ trở nên gay cấn và thành phiêu-lưu chưa biết hậu-quả lợi hại thế nào. Nhưng đánh chiếm Nam-Kỳ thì chắc ăn hơn trên nhiều phương diện — triều đình sẽ mất ít thể diện hơn đó là điều tâm-ly rất đáng kể, dân Việt-Nam chưa thấy cái họa mất nước dâ đến gần. Ngoài ra thực lực của Huế sẽ không đủ để chiến đấu ở vùng đất xa xôi, chúng có dâ rõ là triều đình Huế chỉ có một số thành trì và quân đội ở các tỉnh Nam-Kỳ, nếu Nam kỲ không tự túc được thì Huế cũng đành buôn xuôi vậy. Chúng tính đúng làm sao ! Sau vụ thất thủ nốt 3 tỉnh miền

MỘT SỐ THI CA

Tây đám vua tôi bên núi Ngự
sông Hương chỉ có kháng nghị
suông với bọn Bonard de la
Grandière mà thôi. Đã thế, Tự-
Đức lại còn đưa ra một đề-nghị
tất lâm cầm là xin Pháp súy
nhượng lại cho ta tỉnh Biên-hòa
và một phần thành Saigon cùng
trả lại cho ta số vũ khí còn lại ở
3 tỉnh Pháp vừa chiếm. Dĩ nhiên
Pháp không thèm trả lời kẻ yếu.

Năm gọn đất Nam-kỳ trong tay
từ 1862 Pháp bắt đầu kiến thiết
các cơ cấu quân sự, hành chính
và huấn luyện một số trí thức tay
sai bằng việc mở các trường tiểu
học từ Saigon xuống các tỉnh lè.
Ở các trường này (trường d'Adrian
tức Taberd bây giờ) người học
trò tiến thêm bước nữa thành
người thông ngôn sau khi tốt-
nghiệp ở trường Thông ngôn
(Collège des interprètes) và sau đó
họ ra làm các quan Huyện, quan
Phủ với Pháp. Chủ tỉnh và Chủ
Quận thường là các quan Tây.
Do chưa nói thạo tiếng Việt họ
thường nghe theo những kẻ gán
gui như bồi bếp, lính tráng và
các mẹ là những gái điếm là bọn
trung gian đã bám vào quân đội
viễn xâm dâ hành hành.

Hách nhất thuở đó là các thầy

thông ngôn, các cô vợ Tây. Bọn
này thường bao giờ cũng xuất
phát ở lớp người cặn bã xã-hội.
Nói vậy không phải là khinh bỉ.
Theo tác giả « Saigon năm xưa »
(1) do sợ chánh quyền Huế có
ngày trở lại, nhiều thanh niên
nhà giàu bị gọi đi học
đã mướn người đi học thay
mình, thì kẻ đi học thay
thường xuất thân ở nơi nào bạn
đọc dù hiểu rồi sau này họ gặp
may thành các quan lớn họ đã có
những cử-chỉ những hành động
thế nào, cứ coi những cử-chỉ
những hành động của họ dù hiểu
họ thuộc loại người nào của Xã
hội Việt-Nam thuở đó.

Người dân Nam-Kỳ bấy giờ sờ
quan Tây thì ít, nhưng sợ các
thầy thông, các Khuyen-ung,
Khuyen-Phiê ben các quan tây
nhiều hơn. Mỗi khi có việc ra
hầu họ phải chạy tiễn, chạy bạt
nếu không thua kiện là điều cầm
chắc. Và nếu không may gặp phải
thầy thông ngôn kém tài, người
dân cũng mất đầu mất cổ như chơi
hay ít nhất cũng tù lén tù xuống.

1) Tác giả là Vương hồng-Sen,
sách xuất bản năm 1960 tại Saigon

MỘT SỐ THI CA

Đồng bào bấy giờ có những câu về các thầy thông ngôn như sau :

« Các ông Tham biện đương đàng,
Tiếng Nam người biết điểm đàng
khó qua.

Ông nào chẳng biết tiếng ta,
Ở ngoa ủ bố nói ra nói vào, (2)
Quê mùa làng xóm chả nào,
Tôi định hồn việc đã nao hết hồn.
Nên hứa nhứ tiếng thông ngôn,
Đưa lên cũng phải lấp chôn
bao nài. »

Nhờ mấy thầy thông ngôn có khi chưa đủ, người dân lành và nhút nhát có khi còn phải luôn lợt mẩy cô me và đây là dịp để các cô làm phách làm tảng và đổi cả với mấy ông làng đầu râu tóc bạc đàng tuổi cha chú, các cô cũng coi như cô như rác :

« Lâm cơn nhờ có « cô Hai »
Đưa vào liệu việc bầm ngài mới
an.

Xem qua chẳng thấy hứa ngan (3)
Làm ờ chẳng bầm cho làng được
Ơn,
Đáng vì thúc bá lâm cơn,
Mày tao quát nạt quẳng đơn
vội vàng...
Hàng ngày người dân còn bị

bọn lính tập, lính má tà ăn hiếp bắt nạt, cậy mình là « *người nhà nước* ». Do sự uất ức đó nên đã có những lời than phiền để phản ánh những trò ngâm máu phun người, gấp lừa bỏ bàn tay :

« Nhiều khi khó nói long dong
Ở gần lính tập hết trông ăn làm
Đi đâu có lú có đàn,
Rượu gà, bắt vịt, phá hoang bí
bầu,
Bán buôn ôi cũng hết mầu,
Muỗi tiền trả bảy, ai hồn dám
kêu...
• • • • •
Đời ôi, nhiều nỗi bợn nhơ,
Má-là có chúa hay quơ hay quào.
Giận ai gươm súng phao vào,
Éo quan nhà nghịch, vây vào xé
coi.

Quan bèn tưởng thật dấu noi,
Phú sai đi bắt xét lời súng ra.
Đang tang rồi mặc ý ta,
Quo đồ ráo cao đoạn già (4) bắt đì

2) Còn này là tiếng lóng của Thiều-châu. Tác giả « Saigon năm xưa » cũng không tìm được ra nghĩa.

(3) Hứa ngan là lẽ vi thiềng.

4) Đoạn già là rồi đóng gông đem đi. (Đoạn là rồi. Già là cái gông)

MỘT SỐ THI CA

Dân chúng bất mãn cả với bọn bồi bếp, cung cây thần cậy thế chẳng xem gì bọn kè trên, mỗi ngày nào chúng đòi dài, nằm đường nằm chợ bị dân chúng coi thường như « con chó tiền rưỡi », nhưng bây giờ thì quần quần áo áo nghênh ngang, làm bộ làm tịch ra vẻ quyền quý hơn ai :

« Đáng thương mấy chú dọn bàn,
Nhiều điều, giày vò, xênh sang
với đời.

Đứa nghèo bất chước làm hời,
Tuy người quân tử sành chơi

không bằng,
Ra vào làm bộ hung hăng.
Hỏi ra mới biết là thằng dọn cơm.
Kia bầy thái địt còn thơm !

Và với bọn gái điếm dân chúng
cũng chửi bới không tiếc lời bởi
chúng cũng lén mặt lén chân chẳng
thua ai :

« Một đêm chẳng biết mấy chồng
Chà-và, ma-ní cũng đồng « lội »
qua !

Ngày thì hồn hở vào ra
Ai xa xem thấy chí Ba ngoắt vào.
Đẹp lòng tạm bạn liều đảo,

Cửa quyền thong thả chả nào
bầm thưa.
Coi ai thất thế tho mờ,

Thấy không cung kính vào thưa
vội vàng.

Đè tao nói với ông quan,
Mày là kẻ nghịch khám đường
chung thân,
Ai mà chẳng nghĩ thiệt hơn,
Muốn chiặng nấy chẳng đơn
tù giù.



Sàigon bấy giờ có một bọn người cũng làm cho nhân dân khiếp sợ. Đó là bọn « Bòn kèn » (5) Bọn này gồm tôi tú của các quan Pháp một thời cũng rất oanh liệt nghĩa là oai như trời, hách như giặc. Chúng tranh hùng tranh bá với bọn du-côn ở các vùng Paul Bert cũ, xóm Khánh hội, xóm Mac Mahon, đường Blancaubé. Chúng thường dùng roi gân bò, củ chi, bàn tay sắt và dao tu để rách mặt đối phương hay những ai chung ghét.

Cách ăn mặc của chúng cũng theo thời nghĩa là chúng Âu-hoa một

(5) Danh từ này chỉ bọn du-côn
ở nơi lính Pháp thời kèn,

cách lỗ lăng. Bên cạnh một số « dân thày » có ít nhiều đầu óc thủ cựu chỉ mặc có áo xuyễn đèn dài, khăn đóng « suối dàn », đi giày Hạ-châu để lót lông ngựa (người Tàu gọi là giày mã-vĩ) hoặc giày hàm ếch cườm chử « Ngầu » đặt tại Gò Công, nhiều kẻ khác đã lấy làm hánh diện với chiếc áo b CES tráng cổ đứng, cuc hô-phách, chiếc nón « casque secrétaire » của hiệu Paul Canavaggio và đôi giày « ăn phón » (en France) túc giày Tây, chiếc ô lục soạn cán sừng trâu. Khi nào được chụp hình đứng bên quan Chánh thì

thắc thêm chiếc « cà-ra-oách » tức cravate.

Cái áo trắng cổ đứng tục gọi là bánh-tô (patelot) trên đây của các thày và chiếc áo thun của mấy anh bồi bếp một thời đã luôn luôn nhắc-nhở dân chúng những việc cầu kết lấy thịt đè người, khinh thường luật pháp trong một xã hội hỗn quân hỗn quan khiến người dân đã phải đưa ra những câu về chua chát, cay đắng dưới đây :

*Bánh tô đánh chết xử huề,
Áo thun chạy lại đứng kè bánh*

(Còn nữa)



● NẾU CẢ QUÈ LẦN ĐUI

Một bà nã cảm động móc sắc lấy đồng bạc cho người ăn mày nói :

— Tôi nghiệp ! què như ông tôi thương hại lắm, nhưng cũng may mà ông không đui. Nếu thế thì khô biết bao nhiêu.

— Thưa bà không ạ ! — Người ăn mày đáp — ngày tôi già đui, thiên hạ cứ bỏ tiền giả măt, nên tôi mới giả què đấy ạ :

★ TÂM - TRÍ

(tiếp theo PT 174)

Di Bến Hải không phải một du khách nào cũng đi được, dù là Việt-Nam hay ngoại quốc. Phải có một giấy phép đặc biệt. Và cũng phải có xe riêng, vì từ khu phi-quân-sự cách Bến-Hải 10 ki-lô-mét là cấm tuyệt mọi sự lưu thông dân sự hay quân-đội. Không có bóng dáng một chiếc xe đò, hay một xe du lịch nào, trừ vài chiếc xe Jeep của Ủy Hội-Quốc-Tế hoặc của nhà cầm quyền hành chánh Việt-Nam có quyền hành chánh Việt-Nam có cấm thiết phải xé-dịch trong vùng cấm-địa.

Trước khi chúng tôi xuất hành từ Huế, ông Phó tỉnh trưởng Thừa - Thiên đã có mý-ý gọi điện thoại cho ông Tỉnh-trưởng Quảng-Trị, báo tin cuộc di viếng của chúng tôi. Cho nên khi đến Tòa Hành - chánh Quảng-Trị,

BẾN
HẢI

Q. TRỊ

HUÊ

Đ. NĂNG

SAIGON

chúng tôi được ông Nguyễn-trung-Thoại, Tỉnh trưởng Quảng-Trị, và ông Nguyễn-xuân-Đê, Phó tinh trưởng tiếp rất nồng hậu.

Nhân tiện ông Tỉnh trưởng có việc cần đi ra quận Trung-lương, gần cầu Hiền-lương, Bến Hải, sự cắp cho chúng tôi một giấy phép đặc biệt không cần-thiết nữa. Ông lên xe « của chúng tôi » cùng đi luôn cho vui. Một anh lính cận vệ lực-lưỡng đi theo tay cầm một tiêu liên, ngồi cạnh anh tài xế.

Đọc đường, chưa đến khu phi quân sự, tôi nhìn kỹ một cù diềm quân sự của Mỹ trên một gò đất khá rộng giữa cánh đồng hoang vắng bên trái quốc lộ số một. Lính Mỹ che lều cắm trại ở sưa sót không đông. Chừng một tiêu đội, có lẽ để kiềm soát trong vùng hơn là để hành binh. Hai chiếc phi cơ trực thăng đi di về để liên lạc và tiếp tế. Một đám đang dàn bả con nít ở xóm làng gần đầu đấp, xúm xít cạnh năm bảy người Mĩ. Hắn vài mòn thồ sản

địa phương, chuối, trứng gà, rau hoặc xin đồ hộp của Mỹ dù dùng để về bán lại cho đồng bào. Cười nói giọng Mỹ và giọng Việt pha lộn « ô-kê », « num-bờ oan », « thanh cu » vang dậy cả một góc đồng quê khô khan, oi ả. Một chiếc trực thăng bay sà thấp trên mui xe của chúng tôi trước khi về đậu xuống cứ điểm.

Một lát sau, xe leo lên một trái núi. Vừa qua một khúc quanh, tôi thấy trước mặt, ở bên phải quốc lộ một cơ-sở của Uỷ-Hội Quốc-tế, treo cờ Việt-Nam Cộng-Hòa và cờ Liên-Hiệp-Quốc đã phai mầu. Trên cồng trụ-sở có tấm bảng sơn xanh chữ trắng đề ba giọng chữ : Uỷ-Hội Quốc-Tế Kiểm-soát Định-Chiển.

C.I.C.

Tồ 76

Tồ 76, theo như tôi hiểu, có nghĩa là đồn, bốt, thứ 76, nhưng không biết con số 76 này là tính từ khởi-diềm nào, ở đâu ? Một người cảnh-sát Đặc-hiệt Việt-nam

đứng gác nơi cồng. Xe phải ngừng lại để họ kiểm soát giấy tờ. Nhưng ông Tỉnh-trưởng Quảng-Trị nói với họ mấy lời, họ để xe qua, không xét hỏi gì cả.

Đường-cái vắng-teo, không một bóng người. Chỗ có ai qua lại nơi đây. Một tấm bảng lớn sơn trắng, chữ đen nổi bật lên bên lề đường, giữa núi rừng xanh !

Khu Phi-Quân-Sự

Xe lên đỉnh Đèo Ba-Đốc, đã thấy xa xa dưới đồng bằng trước mặt chúng tôi lá cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng màu sắc chói rực bên kia cầu sông Bến Hải... và cờ Cộng Hòa Việt Nam cũng mới tinh, bay phấp phới bên nầy. Tôi khẽ bảo thầy Như-Niệm :

— Rồi ! Bến-Hải đó !

Xe xuống dốc còn chạy vùn-vút, còn chạy một khoảng đường dài hơn một cây số.

Từ Đèo Ba-Đốc (xuống ba cái dốc), nhìn phong cảnh tông-quát nơi đây, dưới nắng chan chan,

vòm trời xanh biếc, không có mây, Quốc-lộ số 1 thẳng băng như một rào lụa vàng cảng giữa cánh đồng xanh ngát bao-la. Lúa đã gần chín. Nhiều đóm đã được gặt rồi. Nhiều đóm đã được gieo ma. Xa-xa, cách hai bên lề chừng một trăm thước là xóm làng. Nhà cửa của đồng bào nông dân phần nhiều lợp ngói, hoặc lợp tranh cao ráo, khoán-khoát, giữa những khu vườn có rào dậu ngắn-nắp, sạch sẽ, dễ thương.

Xe chạy đến trụ sở quân Trung Lương, cơ-quan hành-chánh cuối cùng của miền Nam Tự do trên quốc lộ số 1, cách sông Bến Hải 100 thước. Đường thẳng. Xe ngừng để ông Tỉnh-trưởng xuống vì đây là mục-phiêu kinh lý của ông. Xe đưa chúng tôi ra Bến Hải. Ông Tỉnh trưởng có nha-ý cho người cận-vệ của ông đi với chúng tôi, mặc dù đến đây một quân nhân cận-vệ với súng tiêu liên của anh không còn cần thiết nữa.

Một chiếc cần-vợt băng gỗ sơn đỏ chận ngang qua đường. Một cảnh-sát viên mang súng trường

tri các chứng đau nhức
và cảm cúm
CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY



đứng gát thường trực nơi đây, không cho chúng tôi qua. Anh lính cận vệ của ông Tỉnh trưởng Quảng trị và cả anh tài-xế của tòa Tỉnh trưởng Huế thuyết cho anh cảnh sát nghe xe của ai, chúng tôi là ai, và yêu cầu mở cổng cho chúng tôi qua. Nhưng cảnh sát viên không nhúc nhích. Anh gọi ông đồn trưởng, Viên đồn trưởng đang ở trong văn phòng cách đó 20 thước, vội vàng đi ra, tiến đến chiếc cẩn vẹt. Người lính cận vệ của ông Tỉnh trưởng nói chuyện với ông. Hai phút sau, chiếc cẩn vẹt được nhắc lên vừa đủ cao để xe chun qua. Xe đậu ngay trước văn phòng Đồn trưởng. Chúng tôi xuống xe, khỏi cẩn trình giấy tờ, được đi thong thả. Tôi hơi ngạc nhiên thấy ông đồn trưởng chào tôi rất nhã - nhặn, với một nụ cười. Trong câu chuyện thân-mật, ông cho tôi biết rằng ông là một độc-giả thâm niên của tạp chí Phổ-Thông, và ông tỏ ra rất nhiều cảm-tình nồng hậu để tôi chụp ảnh tự do mặc dù có tấm bảng lớn đề

“cấm chụp hình”. Một chiếc cẩn vẹt được hạ thường xuyên ngay dốc cầu, chắn ngang quốc lộ. Dĩ-nhiên là cấm lên cầu. Một cảnh sát viên của Việt-Nam Cộng Hòa luôn luôn đứng gác nơi đây. Nhưng ông Ngô Bé, Đồn-trưởng Hiền-Lương, nhoẻn một nụ cười thông-cảm khi tôi ngoё ý muốn “Vượt tuyến” qua cầu. Tôi rủ thầy Như-Niệm cùng đi. Coi bộ thầy cảm-động lúc đặt chân trên chiếc cầu lịch-sử.

Đứng đầu cầu, chúng tôi nhìn thẳng sang đầu cầu bên kia, thấy một cảnh sát viên của Việt Cộng đứng nhìn chúng tôi. Cầu không dài lắm, chỉ độ một trăm thước, và rộng hai thước. Sàn cầu lát ván còn tốt, lan-can bằng sắt, phía bên này sơn xanh, nước sơn còn y-nguyên, phía bên kia năm ngoái lúc tôi ra thăm lần thứ nhất thì sơn đỏ, năm nay lại sơn xanh, nhưng màu sơn đã phai, thành ra màu vàng xám. Tôi nhớ lại câu chuyện xảy ra hồi năm ngoái trên cầu này giữa người cán-bộ Việt-Cộng và tôi. Được ông Đồn-trưởng

lúc đó vì cảm-tình, đồng-ý để tôi đi chơi trên cầu, tôi đi chặng đến giữa cầu, nơi có đường gạch ranh-giới Vĩ-tuyết 17. Người cán-bộ Việt-Cộng đứng đầu cầu bên kia trố mắt nhìn tôi rồi cũng tiến tới trước mặt tôi. Không phải cảnh-sát-viên, mà cóé I là uỷ viên chính trị vì y mặc đồ dân sự, áo sơ-mi trắng băng vải nội-hoa, quần hằng vải bỗ trắng đội mũ trắng, mang dép cao su băng vỏ xe lơi cũ, loại dép « Bình-Trị-Thiên » của cán-bộ Việt Cộng thường mang. Hai người đối diện. Y có khâu súng lục. Tôi không có khí-giới. Tay tôi cầm điếu thuốc đang cháy.

Y nghiêm nghị hỏi tôi :

— Ông là ai?

Tôi mỉm cười hỏi lại :

— Anh là ai?

Y đăm đăm ngó tôi, không trả lời. Hai bên nhìn nhau, im-lặng. Một phút sau, tôi mỉm cười tự-nhiên, bảo :

— Tôi là người Việt-Nam, như anh.

— Ông đến đây với mục đích gì?

— Tôi đến thăm Vĩ-tuyến 17.

Y và tôi đâu có khác gì nhau. Hai mái-tóc đen, hai màu da vàng, hai cái mũi xẹp, cùng nói

một thứ tiếng. Nhưng giờ đây hai người đứng hai bên lèo mức, nhỏ bỗng sợi chì, ngắn-cách bởi một Vĩ-tuyến tưởng tượng và mười năm máu lửa. Trên chiếc cầu Hiền-Lương này coi như một vị-trí địa-dư thì y với tôi là hai người đồng bào, mà trên cương-vị lịch sử là hai người thù-dịch. Y hầm hầm ngó tôi, tôi vẫn mỉm cười :

— Chào anh.

Không muốn lạm-dụng quá lâu lòng tử-tế và dẽ-dại của ông Đồn - trưởng để cho tôi tự-do đến đây, tôi quay gót trở về đầu cầu miền Nam, lòng nao-nao buồn. Người cán-bộ Việt-Cộng còn đứng yên nơi vĩ tuyến ngó tòe-tòe tôi. Tôi thuật lại câu chuyện cho ông Đồn trưởng nghe.

Hôm nay tôi bùi ngùi, được ông tân đồn trưởng Ngô-Bé cho biết ông đồn trưởng cũ đó đã chết rồi trong vụ Mỹ ném bom lầm ở Bến Hải. Ông đã chết với vài chục cảnh sát viên và gia đình của họ đồn trú nơi đây. Phía bên kia cũng bị chết nhiều, nhưng cầu Hiền-Lương còn y nguyên, không bị thiệt hại.





Tỉnh trưởng (mặc quân phục) và
Phó Tỉnh trưởng Quảng Trị
(5-1966)



KHÔNG NGHĨA LÝ GI

Hai vợ chồng đi nhậu về, cãi lộn như mồ hôi.

Anh chồng nói :

— Mợ với tôi, mợ không nghĩa lý gì hết, có cũng như không.

— Phết ! thế nào là tôi không nghĩa lý gì cả với ông, hả ?

— Mợ muốn chứng minh à ? Đây...

Người chồng gọi một chiếc xít-lô máy :

— Đi về Gia Định bao nhiêu ?

— Hai mươi lăm đồng ạ !

— Thêm vợ tôi nữa, bao nhiêu ?

— Cũng giá ấy thôi ạ.

Người chồng vênh vang nói với vợ :

— Đấy mợ thấy chưa ? Mợ có nghĩa lý gì đâu ?

Chúng tôi chỉ đi vài bước trên cầu rồi quay lại. Dựa vào lan can ngó xuống sông, thấy Như-Niệm ngạc nhiên thấy con sông chia ra hai giòng nước khác biệt, phía bên này giòng nước trong, phía bên kia giòng nước đục. Hình như sông Bến Hải tự-nhiên cũng chia ra ranh giới !

Ông dồn trưởng giảng-giải hiện-tượng ấy do mấy trận mưa lớn vừa rồi làm xáo trộn nước sông phía bên kia vì lòng sông nhiều bùn nên giòng nước đục. Nhưng thay Như Niệm không muốn nhiều như vậy, thay nhất định cho rằng đây là một hiện tượng lịch-sử chứng minh sự chia rẽ hai giòng máu Việt-Nam theo một định-mệnh không tránh được...

(kỳ sau tiếp)



(tiếp theo P.T. 174)

THẬT ra, phong-trào phụ-nữ đi xe máy đã quá cũ rồi, cũ cung như chiếc « xe máy đầm » (1) đã xuất hiện tại Sài Gòn, Hà-nội, Đà nẵng, từ năm 1928 lận. Nhưng năm 1936 - 37, dưới thời Mật-Trận Bình-dân Pháp phong-trào phụ-nữ đi xe máy bỗng dưng vùng dậy ồn-àò ở Sài Gòn là do một nguyên-nhân không có liên-quan gì đến môn phụ-nữ thề-dục hoặc đến đời sống của phụ-nữ bình-dân. Từ khi có Mật-trận Bình-dân, đảng Cộng-sản Đông-dương chủ-trương xúc-tiền mạnh phong-trào thanh-niên thề-dục, với mục-đich ngầm là đào-tạo một lớp cán-bộ cường-

tráng sẵn-sàng hoạt động trong những công tác hàng-hải mạnh-bạo. Do đó, phong-trào thanh-thieu-niên thề-dục được phát-động ào-ạt trong toàn xứ.

Một sô nhà buôn lớn của Pháp-Việt-Hoa liền lợi-dụng thời-cơ, cũng như luôn luôn họ lợi-dụng bất cứ một biến-cố nào để đầu-cơ, hốt bạc.

Hường-ứng sôt-sắng nhất phong-trào thề-dục mới bùng dậy, một sô nhà nhập-cảng xe-máy và phụ-tùng xe-máy của người Pháp và người « An-nam » ở Saigon liền tò-chức:

(1) Danh-từ rất phổ-biến lúc bấy giờ, do chữ Pháp : bicyclette pour dame (xe máy phụ-nữ)

một cuộc « Đua xe-máy phụ-nữ » do một nhà tư-bản An-nam, Lê-Trung-Cang, chủ-nhiệm Nhật-báo *Điện-Tín* ở đường Catinat đứng ra làm trung-gian, hô-hào, cò-xúy, với nhiều giải-thưởng lớn. Tờ *Điện-Tín* là ân-bản bôn-xứ của tờ nhật-báo Pháp *La Dépeche* của tên thực-dân khét tiếng Henri De Lachevrotière. Tổ-chức cuộc đua xe-máy phụ-nữ, bọn con buôn nầy không có mục-dịch nào khác hơn là tạo ra phong-trào phụ-nữ đi xe máy được bành-trướng sâu rộng, để chúng bán được thật nhiều xe-máy và đồ phụ-tùng xe máy do chúng nhập-cảng của Pháp. Đó là món lợi rất lớn về thương-mãi. Nên nhớ rằng thời-kỳ 36—37, số phụ-nữ đi xe máy ở Saigon chưa được đồng-lâm. Chỉ một số phụ-nữ trung-lưu xử-dụng chiếc « xe máy đầm » mà thôi. Các loại xe Vélosolex, Vespa, đều chưa có. Một số phụ-nữ bình-dân, lao-dộng, thì đi xe máy đàn-ông, rẻ tiền hơn, nhưng cũng hãy còn ít lâm. Chính bọn con buôn tổ chức cuộc đua xe máy phụ-nữ

muốn nhằm vào thành phần lao-dộng nhiều hơn, để chiếc xe-máy được phô-biển khắp nơi trong giới phụ-nữ bình-dân.

Đồng thời, ở Trung-kỳ và Bắc-kỳ, phụ-nữ bình-dân cũng như trung-lưu, thương-lưu, rất ít đi xe máy. Riêng giới phụ-nữ bình-dân nghèo hơn phụ-nữ bình-dân trong Nam-kỳ, và họ có những phương-tiện khác mỗi khi cần xê-dịch đó đây mà không tồn-kém bao nhiêu. Ở Hà Nội, họ đi « tàu điện » (tramway) từ Bờ xuồng Bờ Hồ, hoặc từ Bờ Hồ lên Chợ Đồng Xuân, chỉ trả 1, 2 xu. Ở nhiều thành-phố, trong các gia đình lao-dộng, người chồng đi làm việc bằng xe máy thường đèo thêm người vợ trên « bot-baga » (porte-bagage).

Biết rõ những hoàn-cảnh đó, các nhà buôn nhập-cảng xe máy lại cò-dộng một cuộc đi xe-máy phụ-nữ từ Saigon ra Hà Nội, theo đường thuộc địa số 1, (Route Coloniale No 1) xuyên qua các tỉnh Trung-kỳ. Các đại-lý bán xe-máy ở các tỉnh đều được chỉ-

thị phải đứng ra tổ-chức cuộc đón-tiếp cực-kỳ long-trọng. « Nữ anh-hùng xe máy », — danh-từ của các nhà buôn xe máy phô-biển trong dịp này, — là cô Hồ-thị-Lịch, một cô gái bình-dân Sài-gòn 17 tuổi, nước da ngâm ngâm đen như cô gái Cao-Miên, nhan-sắc rất tầm-thường, và gầy-đom không có vẻ thể-thao chút nào. Trình độ học-thức cũng không có gì cả. Giới tư-bản xe-máy đã thuê cô làm công-việc « đi xe máy từ Sài-gòn ra Hà Nội », có tính-cách dôi-trá, bẹp-bợm, chỉ nhắm mục-dịch tuyên-truyền cò-dộng cho món hàng của họ mà thôi.

Đồng thời các báo Cộng-Sản trong Nam ngoài Bắc theo chiền-thuật của Đảng, cũng đề-cáo « Nữ anh-hùng xe-máy Hồ-thị-Lịch » là cốt ý đề-cao phụ-nữ bình-dân, lao-dộng, theo chủ-trương « Lao-dộng thần-thánh ». Thành-thử, Cộng-Sản và Tư-bản không hẹn mà gặp nhau trên « lập-trường » khuyến-khích phụ-nữ đi xe máy, và cả hai đều hăng-hái cò-dộng, hô-hào toàn

thê đồng-bào tham-gia cuộc đón-tiếp « Nữ anh-hùng xe-máy Hồ-thị-Lịch » tại những địa-phương mà cô đi qua, từ Sài-gòn ra Hà Nội. Dĩ-nhiên nhà cầm-quyền Pháp ở ba Kỳ cũng sẵn-sàng khuyên-khích, tham-gia phong-trào, trên phương-diện « thể-thao phụ-nữ », vò-tinh hòa-hợp với chiền-thuật của đảng Cộng-sản, quyền-lợi tư-bồn của bọn nhà buôn lớn mà Cộng-sản gọi là bọn « cá-mập da trắng và da vàng »!

Các nhật-báo của Tư-bồn ở Hà Nội và Sài-gòn, được cho tiền để đóng-trồng đóng-chuồng cho phong-trào được lan-rộng khắp-xứ. Báo-chí Cộng-sản cũng nhận được mệnh-lệnh hô-hào cò-xúy cho cuộc tổ-chức được thành-công. Tờ báo Cộng-sản của nhóm Trần-Đinh-Tri, Đào-duy-Kỳ, Khuất-duy-Tiên phát cò-tiên-phong trong việc đón-rước « Nữ anh-hùng xe máy ». Cô bé Nam-kỳ Hồ-thị-Lịch tướng mình thật-sự là Bà Trưng, Bà Triệu của môn « xe máy đầm An-nam » trong lúc cô lanh-sô tiền-mây trăm đồng (giá tiền-tệ lúc đó) của các

nha nhap-cảng xe-máy ở Sài-gòn thuê cô đóng vai-trò « liệt-nữ » ấy.

Về thực-tê, cô bé Hồ-thị-Lịch có « đi xe-máy từ Sài-gòn ra Hà-nội », và được đón-rước tung-bừng náo-nhiệt, nhưng cuộc đi đó là cả một thủ-doạn bì-ôi lửa-bip dư-luận. Tuy họ rêu-rao rằng cô là một thiêu-nữ tinh-nguyễn đi xe máy Saigon-Hanoi và có một phái-doàn đại-diện ban-tô-chức đi xe hơi theo sát cô để kiêm-soát hành-trình của cô, nhưng chính phái-doàn ấy đã âm-mưu để cô đi xe máy chỉ trên những khoảng đường rải-chục cây sô ngang qua các thành-phố mà thôi. Còn toàn thể các đoạn đường trường, trèo đèo vượt núi, băng qua các cánh đồng bát ngát bao-la từ Nam chí Bắc thì cô bé được đi băng xe-hơi của phái-doàn.

Như lúc gần đèn Hà-nội, các báo Cộng-sản và tư-bản ở thủ-do Bắc-kỳ hô-hào rất đông thanh-nien Nam-nữ đi xe máy đèn Văn-Điển, một cứ-diểm ở ngoại-đô Hà-nội để đón-rước « Nữ Anh-hùng » Hồ-thị-Lịch.

Đi-nhiên là ra khỏi thành-phố Nam-Định 10 cây sô, cô à lên xe hơi của phái-doàn tô-chức cho đèn còn cách Văn-Điển 10 cây sô thì cô lên xe máy. Từ đó, đoàn thanh-nien xe-máy Hà-nội tháp-tùng cô về đèn thủ-đô, còn cách không bao xa.

Biết rõ mánh-lới gian-trá và lừa-gạt dư-luận một cách rất trắng-trợn, của cuộc « đi xe-máy Sài-gòn — Hà-nội » của cô Hồ-thị-Lịch, và thủ-doạn con buôn của các hãng nhap-cảng xe máy ở Sài-gòn, cũng như chiên-thuật của nhóm Cộng-sản Đông-Dương, Tuần là người đầu-tiên và gần như duy-nhất đã viết báo kịch-liệt phản-dối vụ đi xe máy của cô Lịch và phong trào phụ-nữ đua xe-máy do bọn con buôn ở Sài-gòn tô-chức, với Nhật-báo Điện-Tin.

Trên tuần-báo Phu-Nữ ở Hà-nội, Tuần viết một bài dài ngò ý không nên khuyên khích một cô bé 17 tuổi đi xe máy (lại là loại xe đua) trên một con đường dài hơn 2000 kilô-mét, đầy núi đèo hiểm trở.

Ngay như bên thể-thao nam giới, từ trước đèn giờ chưa nào đã có ai dám tô-chức một cuộc đi xe máy trên quôc-lộ số 1 từ Sài-gòn ra Hà-nội, qua những đèo cao và nguy-hiểm nổi tiếng ở miền Trung, như Đèo Cả, Đèo Cù-Mông, Đèo Đại-Lãnh, Đèn Rù-Rì, v.v...? Tuần phản-dối việc người ta lợi-dụng danh-từ phụ-nữ thể-dục, và xử-dụng tâm-thân gãy ôm mảnh khảnh của một cô gái nghèo 17 tuổi để đạt những mục-phiêu thương-mãi, hoặc chính-trí đảng-phái.

Nhưng, lý-luận hợp-lý của Tuần vẫn bị các bọn người vô-lương-tâm kia đả-kích kịch-liệt. Chính Trần-Huy-Liệu, bạn của Tuần, cũng khuyên Tuần đừng chòng lại phong-trào phụ-nữ đua xe máy, và đừng phê-bình vụ « nữ anh-hùng xe-máy » Hồ-thị-Lịch.

Nhau một cuộc đi Huế để thăm Cụ Phan-Bội-Châu và đi

Sài-gòn để tiếp-xúc với một vài bạn đồng-chí eách-mạng quốc-gia bị các nhóm Cộng-sản Đệ-tam và Đệ-tứ lấn-át, trở thành hoàn-toàn thụ-động. Tuần được các nhóm anh em mời diễn-thuyết tại Hội-quán Hội-Quảng-Tri, Huè, tại Câu-lạc-Bộ Qui-Nhơn, và tại Hội-quán S.A.M.I.P.I.C. Sài-gòn, về đề-tài « Phụ-Nữ Hà-nội — Huế — Sài-gòn ». Ba cuộc diễn-thuyết này đã gây ra những luồng dư-luận sôi-nổi suốt một tháng ở ba nơi đô-thị ấy. Với tư-cách là Chủ-bút Tuần-báo Phu-Nữ, một tờ báo được nhiều cảm-tình của các giới văn-nghệ và thanh-nien tri-thức lúc bấy giờ, Tuần phản-dối cuộc đua xe-máy phụ-nữ đang được cỗ-động ở Sài-gòn, và cuộc đi xe máy của một cô gái 17 tuổi từ Sài-gòn ra Hà-nội, cả hai cuộc đều do một nhóm nhà buôn xe-máy Pháp và An-Nam ở Sài-gòn tổ-chức.



Buổi diễn-thuyết ở Huế do Ông Đào-Đặng-Vỹ, Hội-trưởng Hội Quảng-Tri, chủ-tọa. Ông này đã quen biết Tuần từ lúc ông còn học trường Luật ở Hà Nội, và cũng là ký-giả, trợ-bút như Tuần, trong tờ tuần báo Pháp-ngữ *La Patrie Annamite*, của Tôn-thât-Bình, rè Phạm-Quỳnh, cuộc diễn-thuyết bắt đầu từ 8 giờ tối Thứ Bảy. Thính-giả đông nghẹt, ngồi chật-ních trong phòng và đứng cả ngoài sân. Có người bạn cho Tuần biết trong cử-tọa lần đầu tiên có bà Đạm-Phương, đèn dự. Bà là một Nữ-sĩ danh tiếng nhất của Đà-dô, một nữ học-giả đã đứng tuổi, giỏi cả Hán văn và Quốc-văn, tác giả vài quyển sách có giá-trị. Bà viết trong Tạp-chí Nam-Phong và đăng thơ trong Báo Tiếng Dân, ký là Đạm-Phương Nữ-Sử. Lúc bấy giờ bà là Hội-trưởng « Nữ Công-học-hội » Huế.

Đa số thính giả phụ-nữ, gồm những nữ-lưu-trí-thức ở Thành-Kinh, là những phần tử « tân-tiên », không tâу-thành ý kiêп của Tuần về vân-de phụ-nữ đua xe-máy. Họ cho rằng con gái đua xe máy như thế mới là tiến-bộ. Giữa lúc câu chuyện của Tuần đang hăng say (Tuần ứng-khầu chứ không viết sẵn bài diễn thuyết), một vài thiêu-nữ đứng dậy phản đối ý-kiêп của Tuần. Tuần bình-tĩnh yêu cầu cho phép chàng nói hết xong rồi ai muôn chàt-vấn chàng sẽ xin trả lời. Nhưng hai cô yêu cầu Tuần trả lời ngay. Ông chủ-tọa Đào-Đặng-Vỹ phải can-thiệp :

— Xin lỗi các cô, đây là Hội Quảng-Tri mời diễn-giả đèn nói chuyện. Nếu các cô không đồng-quan-điểm với diễn-giả, thì xin hôm khác sẽ tổ-chức một buổi hội-thảo chòng lại, une conférence contradictoire) Hôm nay xin đừng ngắt

lời diễn-giả.

Buổi diễn-thuyết của Tuần kéo dài hơn một tiếng rưỡi đồng-hồ, được cử-tọa vỗ tay nhiệt-liệt nhiều lần. Sau đó, nhiều người bạn cho biết một số các cô ở Hội Nữ-Công Huế có ý định tổ-chức một buổi diễn-thuyết chòng lại ý-kiêп của Tuần riêng về vân-de phụ-nữ đua xe máy. Tuần chờ mãi ba hôm không thấy gì. Sau nghe các bạn nói lại rằng Bà Đạm-Phương, Hội-trưởng Nữ Công Học-hội, không tán thành việc Hội đứng ra tổ-chức

một buổi diễn thuyết chòng lại.

Đề-luận Đà-dô Huế rất xôn xao sau cuộc nói chuyện của Tuần. Bài-tường-thuật trong báo *Tiếng Dân* của cụ Huỳnh-Thúc-Khang đã phản-ảnh dư-luận ấy. Suốt tháng trời sau khi Tuần đã đi rồi, dân-chúng Thành-kinh còn bàn-tán sôi nổi chung quanh câu chuyện : « Phụ-Nữ Huế có nên, hay không nên tổ-chức những cuộc đua xe-máy như ở Sài-gòn ? » Dù-nhiên là có hai phe chòng đối nhau.

(Kỳ sau tiếp)



• MỘT KẺ CHÁN ĐỜI

Một anh chàng thất chí vì suốt đời chưa khi nào gặp một việc may, đi lang thang đọc bài bể. Anh đi vừa đến một cây, vừa lúc một con chim đậu trên cành cho xuống một bãі » vừa trúng giữa đầu anh. Anh thở ra.

— Đối với ta hắn làm thế còn đối với thiên hạ hắn hát véo von.

Đúng midol

Trị các chứng đau nhức
và cảm cúm
CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TAY

1360/BYT/BPDC



say sóng kinh thành

Xóm VAUGIRARD từ gấp gỡ
Qua cánh sông lối nhổ cửa Kinh Thành
Gió khắp nơi tung khói lên trời xanh
Bụi nhà máy như tan hòa trong hơi thở

Xa cao đồi xóm vây thành cổ
Chan chúa thiên thu vạn tám lòng
Thời gian qua ánh sáng vẫn còn trong
Giữ sinh khí nuôi tâm hồn bõ ngõ

Biển nhà mènh mong lặng sóng
Nghĩ gì vơ vẫn tận đâu đâu
Thẳng đứng cao như chảng chịu hoen sầu
Vui bão táp để cho « Người » oai đồng

Phải chăng đây nơi hò hẹn
Đêm trăng về mát mài lầu hoa
Cửa kín song muôn ánh sáng rơi chan hòa
Tôi cố gắng giữ cương đòn lạc lõng

Đã say rồi ai có biết
Tung gió muôn phương cao trời xanh
Hơi thở trong lành
Tỏa sinh khí cho muôn người ấm áp

* TRẦN-BỬU-ĐỨC

chứng nào lấy vợ?

mến tặng những chiến sĩ thiếu tình yêu

Hôm em hỏi chứng nào tôi lấy vợ
Tôi giật mình vuốt mái tóc còn xanh
Ôi em ơi! Tình yêu tôi đã sợ
Tưởng đậm đà sao cứ vẫn mong manh

Em không thấy tim tôi hai lớp vỏ
Lần vỏ ngoài là nước mắt đau thương
Là sắt thép, dầu nung lên thật đỏ
Vẫn không tìm ra một ánh tơ vương
Bao mài đón tôi cũng dành chối bỏ
Nên huyết tình vẫn giá lạnh như sương
Bao chờ đợi tôi cũng dành đề đỡ
Cho người-không-yêu khóc suốt đêm trường

Và lang thang tôi đi tìm tiếng sét
Gót đã mòn chân mỏi với thời gian
Hồn trống lạnh nên tim còn gào thét
Thiếu tình yêu nên da thịt chóng tàn

Em vốn biết người trai khi bơ vơ
Tim những thú vui chơi tràn nước mắt
Những u buồn tôi nén ép nên thơ
(Là khúc-hát nỗi lòng đau như cắt)

Tôi quay về đố diện với hôm nay
Để nối những thương đau còn dang dở
Xả thân vào cuộc chiến đấu hăng say
Mong cướp lấy một tình yêu để thở
Một tình-yêu man-máu khắp trời mây
Một tình yêu không ngại ngùng bõ ngõ
Em quay nhìn xem non nước mình đây
Rồi hãy hỏi chứng nào tôi lấy vợ

* NGỌC
Nhà Thành 3-66

người chiến quốc

LŨ - BÁT - VI

* THIẾU - SON

NƯỚC Tần có tham vọng thôn tính 6 nước để làm bá chủ thiên hạ dùng nên đã quân sự và ngoại giao để gây áp lực, lôi kéo và chia rẽ những nước nói trên. Dùng áp lực quân sự thất bại đối với nước Triệu, vua Tần liền ký hòa ước với Triệu ở Miên Trì và gởi cháu đích tôn qua làm con tin để rảnh tay đánh nước khác.

Vương Tôn Di-nhân là con của Thái-tử An-quốc quân là người sê kế nghiệp cho Chiêu-tương-

Vương. An-quốc-quân có nhiều vợ nhưng ông sung ái một bà Phi người nước S² là Hoa-Dương phu nhân. Bà này không con. Mẹ Vương Tôn Di-nhân là Hạ-cô thì đã chết. Do đó mà khi ở làm con tin nước Triệu, Vương Tôn không được ai thăm hỏi và săn sóc cho mình. Khi hai nước thuận thảo thì Vương Tôn còn được trọng dâng. Nhưng khi họ xung đột với nhau thì thân phận làm kẻ con tin bị hành hạ tới bời. Có khi vua Triệu giận Tần đã muốn giết Di-nhân nhưng được Bình-Nguyễn-quân khuyên can nên chỉ

NGƯỜI CHIẾN QUỐC

dày chàng đi Tùng Đài và cho một quan Đại-phu đi theo để coi chừng Quan Đại-phu đó là Công-tôn Càn.

Lũ-bát-Vi làm nghề thương mãi, thường qua nước này, nước kia. Có một ngày nọ chàng gặp Di-nhân, ngó thấy Di-nhân có tướng-mạo khác thường, có vẻ thanh-nhã phong-lưu, tuy phong trần nhưng vẫn đề lộ cốt cách con nhà Trâm-anh thế-phicket. Hỏi người đi đường biết là cháu vua Tần. Lũ-bát-Vi liền nghĩ ngay ra một kế làm giàu đáng gọi là đặc biệt. Chàng về nhà hỏi cha : « Thưa cha, làm ruộng, đi buôn, không lợi nhiều thì lợi ít, nhưng so với sự phô lấp một người làm vua, kiêm tinh sơn hà cả nước thì lợi đặng bao nhiêu ? »

Người cha đáp : « Làm ruộng đặng lợi gấp mười, đi buôn đặng lợi gấp trăm, còn như phô đặng một người làm vua thì lợi thiền vạn-bội kẽ sao cho xiết được. Lũ-bát-Vi đem một trăm nén vàng kết bạn với Công-tôn Càn, qua lại quen biết, nhơn đó làm quen được với Di-Nhân.

Mới đầu Công-tôn Càn cũng đề cao cảnh giác nhưng lần lần càng ngày càng thản, nay tiệc, mai tùng nay được tặng món này, mai được tặng món khác, ông cũng bỏ loi cảnh giác lần lần và không thèm dòm ngó gì tới sự giao thiệp giữa hai người. Lũ-bát-Vi cung cấp cho Di-Nhân đủ thứ. Dĩ chí đến vợ cũng cho luôn. Nguyên Lũ-bát-Vi có một người Thiếp là nàng Triệu-Cơ, có nhan sắc lại có tài múa hát. Triệu-Cơ đã có thai được hai tháng. Bát-Vi nghĩ rằng nếu sau này nàng sanh con trai, nó sẽ kế nghiệp và làm vua nước Tần thì Triệu-Cơ sẽ là Hoàng-thái-hậu và chàng sẽ là cha vua, tha hồ mà chúc trọng, quyền cao, tha hồ mà vinh hoa, phú quý.

Chàng nói những ý nghĩ đó ra với Triệu-Cơ và bắt nàng phải thề là luôn luôn trung thành với chàng. Triệu-Cơ làm màu, làm mè chút đỉnh nhưng rồi cũng ưng theo. Bát-Vi thiết tiệc linh-dinh mời Công-tôn Càn và Di-Nhân tới dự rồi đề nghị cho Triệu-Cơ ra múa hát để chuốt rượu chung



NGƯỜI CHIẾN QUỐC

vui. Hai ông khách quý bị phục rượu cho say khuốt. Công-tôn Càn quá chén rồi ngủ luôn. Dị-Nhân có hơi rượu lại đượm men tình nên có vẻ là-loi với người đẹp. Giữa lúc đó, thì Lữ-bất-Vi xuất hiện và đóng kịch rất thần tình. Chàng làm cho Vương-Tôn nản-ni hết lời rồi lên giọng nghĩa hiệp và tặng luôn vợ bé. Thế là khách da tình lại chịu ơn một lần nữa và cũng như đã ký giao kèo để bán đứt tương lai.

toàn cho nó. Nhưng lễ vật cũng do Lữ-bất-Vi bỏ tiền ra sắm và chính chàng thân-hành qua Tân đóng vai tuồng sứ-giả của Vương-Tôn.

Sau khi đã thi hành xong kế hoạch ở đợt đầu, Lữ-bất-Vi lại phải lo tới đợt thứ hai là lo dứt lót cho bọn quan giữ cửa ái và lo đưa vợ chồng Vương-Tôn Dị-nhân trốn thoát về Tân. Cố nhiên là Lữ-bất-Vi cũng đem gia-dinh đi theo và xong giai-doạn này là anh lái buôn bắt đầu lấy vốn lại và sẽ thủng-thẳng thâu lời ở những đoạn sau.

Hoa-Dương phu-nhân rất bằng lòng khi thấy Vương-Tôn Dị-nhân trở về với y-phục của người nước Sở và đó cũng là mưu kế của Lữ-bất-Vi biết Phu-nhân là người nước Sở nên sắm sửa cho Vương-Tôn theo y-quan nước Sở để tỏ cho mẹ nuôi thấy rằng chàng là đứa con hiền hiếu. An-quốc-quân đã sẵn tinh máu mủ lại muốn chiều ý vợ yêu nên cũng giành cho Dị-nhân những cảm tình nồng hậu. Ông đổi tên cho chàng là Tử Sở và đèn ơn cho người đã đưa

NGƯỜI CHIẾN QUỐC

chàng về nước. Ông nói với Lữ-bất-Vi : « May gặp tiên sinh mà ta khỏi mất một đứa con hiền-hiếu ». Ông đem hai trăm khoanh lộc-diền của Đông-Cung, một sở vườn nhà và 50 nén vàng tặng cho Lữ-bất-Vi gọi là đèn ơn.

Kế tới Tân-Chiêu Tương-Vương tạ-thế, ở ngôi 56 năm, hưởng-thọ 70 tuổi. Thái tử An-quốc quân lên ngôi gọi là Hiếu-Văn-Vương, phong cho Tử-Sở làm thái-tử, Triệu-Cơ làm vương hâu. Hiếu-văn-Vương cư tang 3 ngày, thiết yến dài đình thần, vừa bái tiệc về cung thì chết. Người trong nước đều nghi vị khách khanh Lữ-bất-Vi vì muốn Tử-Sở mau làm vua nên đã lo lót tà-hữu bỏ thuốc độc vào rượu cho Vua Tân chết. Nhưng nghi mà không dám nói ra sợ mang lụy.

Tử-Sở lên ngôi lấy hiệu là Trang-Tương-Vương, phong bà Hoa-Dương phu-nhân làm Thái-Hậu, lập Triệu-Cơ làm Hoàng-Hậu, cho Lữ-bất-Vi làm thừa-tướng, phong tước Văn-tín-Hầu, lộc ấp ở Hà-nam, Lạc-Dương,

mười vạn hộ.

Lữ-bất-Vi hiến kế diệt nhà Châu và được Trang-Tương-Vương chấp thuận. Nhà vua cho Lữ-bất-Vi làm tướng đem 10 vạn quân đánh Đông-Châu, bắt thiến-tử, thâu hết bảy thành Cù-Áp.

Thế là nhà Châu từ đời Võ-Vương có tất cả 37 vị vương, trị vì được 873 năm đã do một anh lái buôn chấm dứt.

Trang-tương-Vương ở ngôi được ba năm rồi lại chết về tay Lữ-bất-Vi. Nhà vua cảm悲, Thừa-Tướng dâng thang thuốc cho vua, nhà vua đau một tháng thì chết. Lúc đó Thái-Tử Chánh đã được 13 tuổi và chính là con của Lữ-bất-Vi. Triệu-Cơ về với Dị-Nhân đã hoài thai hai tháng nhưng thay vì 9 tháng 10 ngày đứa nhỏ ra đời nó đã ở lỵ trong bụng mẹ tới 12 tháng. Do đó mà Trang-Tương-Vương cứ in trí nó là con mình. Thái-Tử Chánh lên ngôi, tôn mẹ lên làm Thái-Hậu, phong cho em là Thành-Kiều làm Trường-An-Quân, việc nước đều do tay Lữ

Dùng midol

Để các chứng đau nhức
và cảm cúm
có sẵn tại các nhà thuốc tây

Dùng midol

1360/BYT/DRDC

trị các chứng đau nhức
và cảm cúm
có bán tại các nhà thuốc tây

Bất-Vi quyết đoán. Ông được gọi là Thượng-phụ. Người cha của Bất-Vi chết, tân khách các nước tới diễu, xe ngựa chật đường, sánh với đám tang vua Tần lại hậu hơn.



Tần-Vương Chánh tới tuổi trưởng-thành, tính chất thông minh, chí-khí lối-lạc, việc chi cũng tự chủ-trương, không theo ý Lữ-bất-Vi và Thái-Hậu nữa.

Có một cuộc mưu phản do Trường-An-Quân cầm đầu nhưng thất-bại. Trường-an-Quân nghe Phàn-ô-Kỳ nói cho biết những bí-mật về Tần-Vương nên muốn loại bỏ một dòng máu không phải của cha mình để giữ lại cơ-nghiệp của họ Dinh. Sau khi thất bại Tần-Thái-Hậu hết sứ xin tha tội chết cho Trường-an-Quân nhưng Tần-Vương nhứt định không tha khiếu cho ông phải tự-ái mà chết. Chết rồi còn bị bêu đầu trước cửa. Loạn-quân bị giết hơn 3 vạn.

Thái-hậu tuy già mà còn dâm vẫn bắt Lữ-bất-Vi đi lại với mình. Lữ-bất-Vi không kham nổi, phải

bắt một tên có tiếng

là Lao-Ái, buộc tội và lén án nó phải thiến. Nhưng kỳ thiệt vẫn đè cho nó còn y nguyên, cho nó làm thái-giám đế hầu-hộ Thái-Hậu. Thái-Hậu ưng-ý lắm và không bắt Lữ-bất-Vi phải phục vụ cho mình nữa. Ai dè do cuộc tình-duyên lén lút đó mà Thái-Hậu có thai hai lần và dè được hai con. Việc làm trong thâm cung ai mà biết được. Và lại Lao-Ái là người quyền thế nhứt, bọn hoạn-quan có biết cũng không dám dĩ hơi.

Nhưng do một cuộc xích-mích với Lao-Ái, một viên hoạn quan cực chẳng đã phải báo cáo tất cả mọi việc với nhà vua để mong nhà vua che-chở cho mình khỏi bị Lao-Ái giết. Lao-Ái biết tin liền mượn uy-quyền của Thái-Hậu kêu gọi nỗi loạn để sát-hại nhà vua. Nhưng kết-quả là quân lính lại theo lệnh vua trở lại đòn áp tay chun bộ-hạ của Lao-Ái. Vua Tần truyền dem Lao-Ái ra chợ của Đông cho xe cát chết. Bộ-hạ của Lao-Ái bị giết hơn 4000 gi

dinh. Hai đứa con gian-sinh của Thái-Hậu bị bỏ vào bao bối đánh chết. Thái-Hậu phải dời qua ở cung Vực-dương, có 300 quân canh gác. Lữ-bất-Vi sợ tội không dám vào yết-kến. Tần-Vương muốn giết nhưng đình-thần nhắc lại công phò lập tiên-vương nên tha chết. Tần-Vương tha giết nhưng thâu lại tướng ăn và giải-chức Bất-Vi.

Lữ-bất-Vi lui về ở Hà-Nam. Các nước nghe tin giành nhau cho sứ-giả tới mời và phong cho Tướng-Vi. Nghe tin đó Tần-Vương liền gửi một phong thư cho Bất-Vi đại-khai nói rằng tư-thông với các nước ngoài thì gia-thuộc phải dời qua đất Thục. Lữ-bất-Vi cả giận nói rằng : « Ta phá hết gia-sản phò lập tiên-vương. Nó là con ta sao lại phụ-bạc ta đến 'hế'. » Nhưng rồi ông lại nguôi giận mà than rằng : « Ta là phuòng con buôn, âm mưu lấy nước người, lười trót làm sao thoát khỏi, bây giờ chết cũng không tiếc gì. » Nói rồi chờ thuốc độc vào rượu uống mà chết.



Lữ-bất-Vi chỉ là một anh lái buôn nhưng là một anh lái buôn cự phách, có chí lớn, có thông minh, có đảm-lược và có cả tài kế-thế kinh-bang. Nhưng anh chỉ thiếu có một tấm lòng. Nhờ đó mà anh thành-công nhưng cũng do đó mà anh thất bại. Ngày giờ người ta thường nói : « Công việc là công việc » (les affaires sont les affaires). Làm « áp phe » mà còn nghĩ tới nhân nghĩa đạo đức là hỏng việc. Làm « áp phe » chỉ nghĩ tới « áp phe » thôi thì mới thành-công được. Nhưng muốn thành công không phải chỉ nhẫn-tâm là được. Còn cần có mưu trí và có tài dè điều khiển công-việc. Lữ-bất-Vi dám làm và biết làm nên ông đã thành công. Ông thành công cho ông, ông thành công cho lịch sử.

Phần ông đã dám đem hết von ra để kinh doanh và ông đã thê được những mối lợi vô số kè, không phải chỉ lợi về tiền bạc mà thôi. Hơn nữa, ông đã tiêu-diệt một dòng vua bù nhìn là những ông vua ở cuối đời nhà Châu mà sự sống còn của họ

 **midol**

Điều trị các chứng đau nhức
và cảm cúm
có bán tại các nhà thuốc

 **midol**

Điều trị các chứng đau nhức
và cảm cúm
có bán tại các nhà thuốc tây

1360 BYT/D.P.D.C.

NGƯỜI CHIẾN QUỐC

chẳng những vô ích mà còn ngăn cản bước tiến của lịch sử. Ông còn khai sáng được một con người lịch - sử là máu huyết của ông. Con người lịch sử đó là Tân-Vương Chánh và cũng tức là Tân-Thủy-Hoàng. Tân-Thủy-Hoàng cũng tàn-nhẫn như cha nhưng hiền-ngang và không có ác con buôn của cha.

Lữ-bất-Vi là một điền-hình của con người chiến-quốc, không biết gì đến đất nước, quê-hương, và cũng không dám-xia gì tới luân-thường đạo-nghĩa. Vì thế mà cái thất-bại của ông cũng to lớn như những thành-công của ông. Chính con ông đã giết ông và đã khiến cho ông phải than rằng : « Ta là phường con buôn, âm mưu lấy nước người, lười

Trời làm sao thoát khỏi, bây giờ chết cũng không tiếc gì nữa. »

Còn tiếc gì nữa. Ông đã giết hại bao người, nay ông chỉ đói có một mạng sống của ông thì ông cũng lời chán rồi, còn tiếc gì nữa.

Bây giờ ta cũng có những con buôn chánh-trị theo lối Lữ-Bất-Vi nhưng còn thua Lữ-bất-Vi nhiều lắm. Họ đã chầu rìa Bảo-Đại, kiếm ăn chung quanh Bảo-Đại rồi lại phản Bảo-Đại qua thần-phục nhà Ngô. Nay nhà Ngô đã hết thời mà họ vẫn chưa hết thời. Họ vẫn làm « áp phe » được và vẫn lên mặt thầy đời, dạy người đời làm chánh-trị. Nhưng có điều họ không dạy làm « áp phe » chánh-trị theo lối con buôn. Và như vậy là thấy họ thua Lữ-Bất-Vi xa lắm.



ĐÀN BÀ ĐỜI NAY

Một cô nő mê anh kép hát. Anh này vốn loại sở khanh không bỏ lỡ cơ hội tán tỉnh. Cô ả ra vẻ cảm động lắm và đáp :

— Tôi không thể phản chồng tôi trong lúc này, được vì anh ta đang đi xa... Nhưng... ngày nào anh ta về, ông muốn, tôi sẽ không từ chối.

Phổ thông vang quanh Thế giới

▲ TÍN-KHANH

● Lời thẻ : mỗi nơi một cách.

— Ở Pháp, một thiếu phụ nő có con đau nặng. Chị ta tâm miện... nếu Chúa cứu sống, chị sẽ đi bộ đến Jérusalem hành hương. Đầu bê khỏi bệnh, và trong khoảng cuối năm vừa qua, chị đã đi bộ đến Jérusalem

— Ở Nga... Tại Ukraine, có anh chàng nő đang đi giữa đồng trống bỗng bị sấm sét nô vang trời sắp đất. Anh quá sợ chết liền cầu nguyện thánh Nicolas :

— Nếu ngài cứu tôi khỏi chết, tôi xin cúng ngài số tiền bán con ngựa tôi đang cưỡi đây.

Anh chàng thoát nạn. Qua hôm sau giúp đúng lời hứa, anh ra chợ bán con ngựa, nhưng lại đem theo một con gà trống. Có người hỏi mua, anh đưa điều kiện : Giá con ngựa 15 đồng Nga, giá con gà 15.00 đồng, nhưng chỉ bán chung không bán lẻ một con.

Rốt cuộc, anh bán hai con vật,

và dâng cúng số tiền bán con ngựa (5 đồng)cúng thánh Nicolas.

* Quản thúc kỷ lục ?

Cô thôn nữ Giuseetta Giordano ở đảo Sicile (Ý) bị lôi trong gia đình thế nào không biết mà bị vợ chồng người anh ruột giam kín trong chuồng bò từ năm 1921 (ngày cô 20 tuổi). Mãi đến năm vừa qua tức 44 năm sau mới được thả ra. Cô không nói và không đi được nữa.

● Chuyện da đen

Ông Tông giám đốc Công an Cảnh sát Sénégala (Phi-châu) vừa ra lệnh cấm dân bà xú ông bận áo cụt phía trên đầu gối.

Người trái lệnh bị giải ngay lên tòa án.

● Mèo thất nghiệp

Tòa Giám Đốc Bruxelles tại Néo-Zélande vừa ra quyết định truất quyền hưởng phụ cấp của đoàn mèo đang phục vụ cho họ.

PHÒ THÔNG VÒNG QUANH

Nguyên từ năm 1942, họ có tuyển một « ngạch » Mèo để bắt chuột phá hoại các bưu kiện. Mỗi tuần mỗi con được hưởng suất ăn tương đương với 22đ (V.N.)

Tại nghiệp, từ nay chúng phải thất nghiệp.

* Đội quân kiến trú sâu

Để tận diệt các loại sâu bọ hiện phá hoại rừng Hắc Lâm (Forêt noire), Chính phủ Ý đã đưa đến một « đội quân lính chiến » gồm độ 3 triệu con. Theo một nhận xét đáng tin cậy thì tại đây núi Alpes thuộc Ý, hàng năm độ 300 triệu kiến đã triệt hạ độ 14 ngàn triệu sâu bọ nói trên nhờ đó mà núi được xanh tốt.

* Một nghề mới : Nhịn đói

Thấy làm ăn vất và mà vẫn nghèo túng mãi, một thiếu nữ nọ 20 tuổi, người ở Bordeaux (Pháp) nghĩ ra một cách làm tiền mới :

Cô nằm trong một cái hòm bằng kiếng nhìn đói bên cạnh có vài ba chai nước lạnh, rồi cho bán vé cửa cho thiên hạ vào xem cô « gầy ốm » như thế nào.

Một đợt nhịn đói là 20 ngày. Và cứ mỗi, một kỳ như thế số

tiền cô thu được đủ cho cô chi tiêu thong thả, ăn uống no say trong 6 tháng.

Hiện nay, cô được người ta phong cho chức « Nhịn đói nhà nghề. »

* Nguyệt vọng người dân Trung Cộng

Hai cái ao ước của người dân Trung Cộng là một chiếc xe đạp, và thứ đến là 1 chiếc đồng hồ. Do đó phát sinh một số người đi mua đồng hồ cũ, sửa máy mạ kẽm, bán ra với giá tương đối rẻ từ 1200đ (Việt Nam) đến 2500đ

Không khác chuyện mày ông Ba Tàu ở Chợ lớn ta.

* Dân Âu châu bẩn hay sạch

Theo một cuộc điều tra tại Âu châu vừa rồi, người ta đã hỏi 19 ngàn người về việc thay đồ quần áo lót. Kết quả :

Người Pháp 9 ngày mới thay một lần. Anh và Bỉ mỗi tuần 1 lần, người Ý và Thụy sĩ 2 lần, người Đức và Hòa-lan 3 lần.

Ai bảo ông Thực dân Pháp sạch sẽ thơm tho ?

* Ra đờ trên thế giới

Theo một thống kê mới đây,

PHÒ THÔNG VÒNG QUANH

trên thế giới hiện có 400 triệu máy phát thanh, đồ đồng cù 100 người có 13 máy, nhưng tỷ lệ ở mỗi lục địa rất chênh lệch.

Tại Nga 21%, tại Âu Châu 23%, tại Hoa Kỳ 72%. Còn tại Châu Á kém hơn hết, chỉ có 1% thua cả Châu Phi còn được 2%.

Về máy phát thanh, tổng số trên thế giới là 12.600 chiếc, nhiều nhất là ở Hoa Kỳ, 45%, ở Âu Châu 20%, còn ở Phi Châu, Á Châu và cả Châu Mỹ là nhì cộng lại chỉ 27%.

Về máy vô tuyến truyền hình một bước tiến không lường

được. Năm 1950, khắp thế giới không quá con số 15 dài phát tuyển, qua năm 1964 con số ấy đã lên đến 2380, trong đó Âu Châu chiếm hết 1.160.

* Mỹ viện cho chó

Ở Asnières (Pháp) tại đường « Grande Rue » số 5, có một câu lạc bộ tên « Tonton Club », dành riêng cho chó. Nơi cho đúng thì đây là một Mỹ viện vào hàng nhất cho chó, trong đó có phòng tắm rửa, phòng lạnh, phòng ấm cùng đủ các thứ tiện nghi. ● *

LE SECOURS

Công - Ty Bảo-Hiểm và tái Bảo-Hiểm những tai nạn, hỏa-hoạn, hàng-hóa trộm cắp và tất cả các rủi ro.

Trụ sở chính :

30 - 32, đường Laffite — Paris (9ème)
Chi-Cuộc Viễn-Đông

16, đại - lộ Nguyễn - Huệ — Saigon
Điện-thoại : 20.461

● Bồi thường mua lẹ
● Nghi thức giản tiện

Khi hữu sự hãy hỏi thăm liền chó ngần ngại. Mọi sự cố gắng và tiếp rước niềm nở sẽ dành cho khách bảo-hiểm.



hoa tàn theo gió loạn

Tặng P.TC.

Chiều buồn em để hồn theo gió thoảng
Nhìn cuộc đời em trống bặt cỏ hoang
Buổi chiều này em đi khắp đường làng
Tim hình ảnh người yêu em mơ tượng

Nhưng người ấy ra đi tìm bến mộng
Để hồn em lạc lõng dưới màn lang
Nhìn đời nay sao lầm cảnh bẽ bàng
Khi sực nhớ khách kia đã vắng bóng

Và giờ đây con thuyền đang gấp sóng
Nó cứ trôi, trôi mãi tới Tầm Dương
Bến Tầm Dương có phải chuyen hoang đường
Hay chính nó chôn vùi đời trinh nữ?

Kể từ đây cửa đời không hé mở
Suốt cuộc đời chôn chặt bóng hình anh
Chữ tình chung, anh nỡ phụ sao đành
Đề hoa dại héo tàn theo gió loạn.

HỒ - THU
(Bảo Lộc)

* DIEU-HUYEN
Minh Giang



BA Tú bưng một bát nước đầy nhóc hột vịt lộn, kèm một dĩa rau răm và một chén muối tiêu. Bà tha-thướt yêu-kieu đến ngồi cạnh chiếc vông nơi ông Tú đang nằm xem một tập báo tranh ảnh của Pháp từ Paris mới gửi về bằng phi-cơ. Ngó năm hột vịt lộn còn nóng hổi, thật ngon lành, ông Tú tủm tỉm cười :

— Tôi nghiệp em tui ! Cô Tám Hột-Vịt-Lộn ở hàng xóm đi lấy chồng mất rồi, thành ra dạo này em tui phải lui-cui xuống bếp luộc hột vịt lộn !

Bà Tú phung-phu :

— Mình nói bá-xàm bá-láp hoài.

Ông Tú bỏ quyền báo xuống sàn nhà, bá-cò bà Tú, khẽ kéo ghì bà kè sát vào ông và dán mạnh hai chiếc hôn trên đôi má ửng đỏ của bà. Xong ông đưa tay ra định bốc một hột vịt, bà Tú chặn lại :

— Ý ! Còn nóng lắm, nghen Mình ! Chờ vài phút cho nó bớt nóng rồi em lột cho. Mình đừng rờ vào phỏng tay.

Trông thấy quyền báo Pháp có nhiều ảnh màu đẹp quá, bà Tú cầm xem, nhưng bà không hiểu mấy. Bà hỏi ông Tú :

— Hình gì tròn mà bụt thế này hả Mình ?

— Có chữ *La Lune* chua ở dưới bức hình đó, em thấy không?

— Ô, *La Lune*, là mặt Trăng phải không ?

— Em tui giỏi quá.

— Bài này tả cảnh mặt Trăng hả Mình ?

— Người ta nói chuyện Nga và Mỹ đang thi đua lên Trăng đấy.

— Sao em xem báo hôm nọ nói hỏa tiễn gì của Nga hay của Mỹ đã đáp được xuống mặt Trăng rồi cơ mà, Mình ?

— Ô, phi-thuyền dùng làm phòng thí-nghiệm, đã đồ bộ được trên đó rồi, nhưng chưa có người. Ngày 3 tháng 2 năm nay, phi-thuyền *Luna IX* của Nga, và ngày 2 tháng 6 vừa rồi, phi-thuyền *Surveyor* của Mỹ, đã đáp xuống nhẹ-nhang trên mặt Nguyệt-cầu, không bị hư-hỏng gì cả. Lần đầu tiên trong Lịch-sử không-gian, sau những thất-bại và rút kinh-nghiệm về phương-diện kỹ-thuật, cả Nga lẫn Mỹ đều đã thành-công hoàn-toàn trong việc phóng một khí cụ không-gian của họ (*un engin spatial*), lên đậu ngay trên cung Trăng.

Bà Tú lấy một hột-vịt đậm khẽ



Hàn-Lâm-Viện Khoa-học Nga đang nghe giáo sư MIKHAILOV thuyết trình về thành công của *Luna IX*

một đầu vào miệng bát, rồi bốc vỏ ra, rắc muối tiêu, đưa ông Tú :

— Ăn kéo nguội, Mình.

Bà Tú cũng ăn một quả. Ông Tú cắn một cọng rau răm, vừa nhai vừa nói :

— Mỹ chậm hơn Nga **4** tháng, nhưng Nga phải công-nhận rằng máy-móc dùng làm thí-nghiệm trong phi-thuyền *Surveyor* của Mỹ được tinh-vi hơn, và công-dụng lâu bền hơn, do đó mà kết-quả thâu-hoạch được phong-phù hơn *Luna IX* của Nga.

— Kết quả gì, cơ ? Nga và Mỹ đua nhau phóng phi-thuyền lên Trăng để thí-nghiệm những gì, hả Mình ?

Bà Tú đưa ông Tú xoi liên-tiep 3 hột-vịt lộn, bà xoi 2. Xong bà lấy nước sôi trong bình-thủy pha một tách cà-phê súra cho ông và bà uống chung. Ông Tú uống ngum cà phê, châm một điếu thuốc Salem hút :

— « *Luna IX* » đậu xuống Mặt Trăng lúc **19 giờ 45 phút 30 giây** ngày 3 tháng 2. Nó chụp được mấy bức ảnh, rồi bị nghiêng xuống ba độ. Nó còn chụp thêm hai tấm ảnh cuối cùng gửi về Địa-cầu, rồi ngưng hẳn. Nó chỉ hoạt động được vài tiếng đồng-hồ thôi. « *Surveyor* » vững-vàng hơn. Nó « băng chân như vại » trên mặt trăng, không nhúc-nhích...

Bà Tú khẽ đẩy chân ông Tú sang một bên :

— Mình nằm xít một bên vỗng, cho em ngồi kế với Mình !

Ông Tú làm theo lời yêu-cầu của bà Tú, như cái máy không-gian được « vô-tuyến điều-khiển » (téléguidée) bởi Trái Đất. Bà Tú được thè, tiếp-lục nhòng-nhèo :

— Rồi. Cảm ơn Mình. Mình nói tiếp cho em nghe.

Ông Tú tủm-tím cười :

— Phi-thuyền Surveyor do Trung-tâm không-gian Mỹ điều-khiển từ quả Địa-cầu đã được chế-tạo để « công-tác » trên Trăng trong thời-gian 30 ngày, chó không phải 2 giờ như Luna IX. Hệ-thống chụp hình và gởi hình về Địa-cầu, cho căn-cứ không-gian ở Cap Kennedy bằng vô-tuyến truyền-hình (télévision) của Surveyor hiện đang tiếp-tục đều đẽu. Đến nay, trong lúc tui đang nói chuyện nó cho bồ nghe đây, nó đã chụp hình các trạng-thái của mặt Nguyệt-cầu và đã gởi về bằng vô-tuyến truyền-hình 14.000 tấm ảnh thật rõ-ràng. Từ ngày 2 tháng 6 đáp xuống cung trăng đến ngày 9 tháng 6, trong bảy ngày đầu đó nó đã gởi về

Địa-cầu trên 4.000 tấm ảnh. Riêng một ngày thứ Ba 7-6, nó gởi về 1.048 ảnh, đó là con số quán-quân, mặc dầu hôm đó ánh nắng trên mặt Trăng nóng đến 121 độ C.

— Trên mặt Trăng cũng có nắng sao, Mình ?

— Mặt Trăng cũng được mặt Trời chiếu ánh nắng như Trái Đất mình vậy chứ.

— Sao em thấy mặt Trăng sáng ngời dẹp quá xá, có thấy Trăng chói nắng bao giờ đâu ?

— Em nên nhớ rằng từ mặt Trăng đến Quả Đất xa đến 380.000 ki-lô-mét. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng mặt Trăng, rồi từ mặt Trăng rọi lại Địa-cầu, xuyên qua một lớp không khí (atmosphère) bao-bọc hành-tinh của chúng ta, thì nó đâu còn như ánh nắng ơi à của mặt Trời chiếu thẳng Địa-cầu.

Bà Tú :

— À, mà em quên, em thấy mặt Trăng ban đêm chó em đâu có thấy mặt Trăng ban ngày nhỉ !

Ông Tú cười, kéo bà Tú xuống hôn hai cái trên má :

— Em tui có những ý-nghĩ

...ngày thơ duyên-dáng là !

— Mình nói tiếp chuyên phi-thuyền lên Trăng cho em nghe đi.

— Các nhà bác-học không-gian trên thế-giới, và dĩ nhiên trước nhất là các nhà chuyên-môn về không-gian học của Mỹ và của Nga được xem xét tỉ mỉ các bức ảnh của Surveyor. Họ thâu hoạch được vô-số tài liệu cụ thể để nghiên-cứu về thê chất của đá, sỏi, bụi, đất, gò, núi, hố, vực, v.v... trên mặt Trăng, và sự hóa-hợp (la composition chimique) của mỗi chất. Do những tài liệu quan trọng bằng hình-ảnh đó, chụp ngay tại chỗ, các nhà bác-học không-gian Mỹ, và Nga, mới trù-liệu những điều-kiện kỹ thuật thích hợp và được bảo-dảm thành-công để chuẩn-bị một cuộc đồ-bộ của Người lên trên mặt Trăng trong một thời-gian rất gần đây.

— Gần là bao lâu hả Mình ?

— Theo kế-hoạch của Trung-tâm không-gian Mỹ thì ba người Mỹ sẽ lái phi-thuyền Apollo đồ-bộ lên Trăng trong năm 1970. Nhưng Charles Conrad, phi-thuyền-gia đã nổi danh của Mỹ, và là một trong ba người Mỹ đầu-tiên sẽ đồ-bộ lên Trăng tin-trưởng

rằng cuộc hành-trình lịch-sử ấy sẽ thực-hiện nội-trong năm 1969.

— Còn Nga ?

— Về phía Nga, thì ông Hành-lâm-viện Alexandre Mikhai-lov, một ông Cụ già 78 tuổi, nhà Chuyên-môn trú danh về khoa-học không-gian Nga, quả quyết rằng Nga sẽ đồ-bộ lên Trăng trước 1969. Ông đã tuyên bố tại Trung-tâm Baikonour, căn-cứ không-gian « bí-mật » ở phía Nam nước Nga : « Khi nào người Mỹ đầu tiên sẽ đồ-bộ lên Mặt Trăng, thì chúng tôi đã có khả-dông người ở trên đó để đón tiếp họ đến Sô-viết của chúng tôi ».

Hôm Thứ Bảy 11-6 vừa qua, phi-hành-gia Nga Youri Gagarin cũng có tuyên bố với báo Narodna Armiya ở Sofia (Bulgaria-Lợi) rằng « khi nào người không-gian của Hoa-ky đặt chân lên Mặt Trăng, chắc-hắn họ sẽ gặp người Nga ở trên đó rồi ».

— Nghĩa là Nga sẽ có mặt trên Cung Trăng trước Mỹ ?

— Nga nói chắc như vậy đó. Chỉ còn vài năm nữa, chúng ta đợi xiem. Wait and see ! (Chờ coi !)

— Em khêng hiểu với thè-



Charles Conrad
Phi-hành-gia Mỹ

chất của con người ta ở Quả Đất hiện tại đây; với lục-phủ ngũ-tạng, tai, mắt, miệng, mũi, tim, gan, phổi, v.v., sống trong không-khí Địa-cầu khác hẳn trên cung Trăng là nơi không có không-khí, không có gió, không có nước, không có cây cỏ, làm sao con người có thể ngồi trong một phi-thuyền vượt ra ngoài lớp không-khí của Địa-Cầu, và bay xuyên qua không-gian, lồng-lộng bao la trên một khoảng-cách xa đến 380.000 ki-lô-mét, để rồi đồ-bộ được xuống mặt Trăng, và ở trên đó vài ba ngày, hoặc năm mươi

bữa nửa tháng chẳng hạn ? Họ làm cách nào thực-hiện được cuộc hành-trình thám-hiểm đó hả Minh ? Rồi làm thế nào họ trở về Mặt Đất được, hả Minh ?

Theo như chương-trình **Apollo** của Mỹ căn-cứ trên bao nhiêu cuộc bay thí-nghiệm từ mấy năm nay trong các hỏa-tiễn *Mercury* và *Gemini*, thì cuộc hành-trình của người địa cầu lên Cung Trăng và đồ-bộ trên đó sẽ thực-hiện được dễ-dàng. Một phi-thuyền không có người như *Luna IX* và *Surveyor* đã đồ-bộ được trên mặt Trăng, thì một phi-thuyền có người như ***Apollo***, hay ***Luna X*** và ***Luna XI***, chắc chắn là sẽ thành công. Theo như phi-hành-gia Mỹ Charles Conrad đã cho biết trước đại-khai những chi tiết, thì cơ-quan chính của phi-thuyền Mỹ được đặt tên tắt là **LEM** (*Lunar Excursion Module*) do hỏa-tiễn vĩ-dai **Saturne V** chở đi. Hình-thức của LEM giống như con rệp, với bốn cái chân cao ngòng, trông tống quát bè ngoài không có chút gì mỹ-thuật cả. Nhưng ở phía trong, máy-móc của nó tinh vi và hoàn-thiện vô cùng. Nó đã được bắt

đầu chế tạo rất tỉ-mỉ từ năm 1963 Chuyến khởi hành đầu tiên vào giữa năm 1969 sẽ có 3 người đi. Họ sẽ ở trên từng thứ ba, cao nhất của hỏa-tiễn, nơi đây là phòng điều khiển, 3 người ngồi

sát cạnh nhau. LEM được đặt ở từng thứ hai, ngay ở trên hỏa-tiễn bụi. Nó được một lớp vỏ bao bọc Bốn chân nó được thu xếp vào gọn gàng. Bắt đầu vụt lên khỏi căn-cứ, dĩ nhiên *Saturne* được đặt ngay vào một quỹ-đạo của Địa cầu. Từ đây, với tốc lực **36.000** ki-lô-mét 1 giờ, phi-thuyền bay vụn vụt vào không-gian Ngay sau đó, lớp vỏ bọc LEM được mở ra như một trái cam được lột vỏ, và phi-hành-gia lái cho từng thứ nhất mà họ đang ngồi trong đó được rời ra, quay 180 độ, tức là nửa vòng, để cái mũi nhọn của nó chạm vào cái cửa của LEM. Thế là bây giờ phòng điều-khiển (*capsule de commandement*) được nối liền với LEM bằng một đường hầm để cho phi-hành-gia có thể đi qua di lại giữa hai phần cơ-quan ấy. Vài phút sau, bốn chân của LEM được thò ra, y như một con nhện kết xù vây. Nhưng chưa tới mục

tiêu-dâu. Còn phải bay **65** tiếng đồng-hồ nữa lận.

Nghĩa là... 2 ngày 2 đêm với 1 ngày và 5 giờ nữa mới tới Cung Trăng hả Minh ?

Ù. Vậy giờ 3 người phi-hành-gia có thể thay phiên nhau ngủ, vì luôn luôn phải có người thức để kiểm soát thường xuyên các máy-móc không được để trác một ly một tí nào. Ngó ra-cửa sổ, đã thấy mặt Trăng mỗi lúc mỗi bụi, vì phi-thuyền mỗi lúc mỗi gần đến nó. Rồi khi còn cách mặt Trăng 15 ki-lô-mét, một người ở lại phòng điều-khiển, (*capsule de commandement*), hai người chui đường hầm (*tunnel*) qua phòng LEM. Mau lẹ, LEM tách rời ra khỏi hỏa-tiễn *Saturne* để một mình nó với phòng điều-khiển tiến đến mặt Trăng. Hỏa-tiễn *Saturne* vẫn tiếp tục bay trên quỹ-đạo của mặt Trăng, chung quanh mặt Trăng, nhưng lần này cô đơn, trơ-trọi, như người mẹ phải xa lìa hai đứa con. Đây chỉ là một cuộc tạm biệt thôi, để cho Lem và... Lợ ghé thăm cô Hằng - Nga. Bà mẹ dao vòng quanh ở ngoài để chờ đón hai con lúc ra về.



FREDERIC ORDWAY
Chủ-tịch hội General Astronautic
Research Corporation, Mỹ

Bà Tú âu-yếm gác đầu trên ngực Ông Tú :

— Giả được Minh với em đi, thì mới thiệt là hấp-dẫn-say-mê-rung-rợn nhỉ ! Thắng Lem và thắng Lọ, em không thích đâu.. Nhưng làm sao bước chân lên đất của chị Nguyệt hả Minh ?

— Chỉ còn 15 ki-lô-mét, nghĩa là gần đến rồi đó. Phi-hành-gia bắt đầu thắng các máy, các mô-to. Thắng từ-từ... từ-từ... Còn 3 ki-lô-mét. Lại thắng... bằng những hỏa tiễn nghịch-hành (rétrofusées) đã mở sẵn... Còn 300 thước. Đã thấy rõ nét mặt yêu-kieu diem-lệ của Hằng-Nga rồi. Nếu đến đây mà

không lèo lái cho knéo, hoặc thắng mạnh quá, hoặc mừng quá rồi linh quynh, mất thắng bằng, thì cả LEM lẫn.. Lọ đều sẽ té nhào xuống Cung Trăng, vô-mộng tan tành hết, cả cuộc phiêu lưu lẳng mạn sẽ mất công toi !.. Còn 1 thước nữa thôi, sát mặt Trăng rồi. Phi-thuyền cứ từ từ sà xuống. LEM và... Lọ sẽ đồ bộ tự nhiên, không hề hấn gì, vì ở đây, trọng lực (la pesanteur) nhẹ hơn ở Quả Đất 6 lần. Và lại, người ta đã để phòng chế tạo 4 cái chân của LEM với những điều kiện rót đậm trên mặt Trăng nhẹ nhàng, êm ái, không bị xốc, không bị dồn, như chiếc máy bay « Bà già », nhảy cà thot cà thot trên phi đạo. LEM và Lọ có thể chọn địa điểm nào để đồ bộ cũng được.

Khi phi thuyền đã đứng vững trên mặt Trăng, một phi hành giả leo thang bước xuống, — chỉ một người thôi. Hai người ở lại coi chừng máy móc. Anh ta đi trên mặt Trăng, trên lưng anh phải đeo những chai đựng dưỡng khí (vì trên Trăng không có dưỡng khí). Cứ 4 giờ anh phải trở lại phi thuyền một lần để tiếp tế dưỡng khí mới, và nhất định anh không

được đi xa phi thuyền trong nhiệm vụ đầu tiên này.

— Rồi họ sẽ ở trên mặt Trăng bao lâu hả Minh ?

— Họ có thể ở 4 tiếng đồng hồ, hoặc 24 tiếng. Trong lúc đó hỏa-tiễn Mẹ vẫn bay quanh mặt Trăng, cứ hai giờ thì trở lại ngay qua chỗ đồ-bộ một lần để coi chừng

Rồi làm sao trở về Địa cầu ?

— Chừng về, họ đốt một hỏa tiễn nghịch-hành, cho hỏa-tiễn phun khói, rồi LEM từ từ bay vọt lên, để tái ngộ với Hỏa-tiễn-Mẹ trên đường quỹ-dạo của mặt Trăng. Họ nối liền hai cơ quan lại với nhau như trước và bay lòn về cái thế giới gió-bụi của trăng-gian.

— Nếu muốn ở luôn trên cung Trăng, có được không ?

— Có thể. Hiện giờ người Mỹ đang chuẩn bị một chương-trình đại-quí-mô để cư trú trên Trăng và khai-thác mặt Trăng.

— Khai thác những gì ở trên đó ?

— 1. nghiên cứu mặt Trăng về phía bên kia, vì Nguyệt-cầu chỉ hiện cho ta thấy một phía thôi, còn một phía nữa, ta không bao giờ thấy. 2. nghiên cứu về các tia sáng của các hành tinh khác trong vũ-trụ. 3, dù xét thường tận cả toàn thể vũ-trụ. Mặt Trăng sẽ trở nên, trong một ngày gần đây, một căn-cứ lưu-thông và liên lạc giữa các hành tinh của Thái-dương-hệ.

— Làm sao sống ở trên đó được, hả Minh ?

— Được chứ. Hiện giờ người Mỹ đang chuẩn bị các vật liệu để chờ lên mặt Trăng, dựng những lều, trại, bắt đầu trong năm 1970, gọi là trại LEM. Họ đang đóng những loại xe không phải bằng bánh cao-su, mà bằng sắt nhọn như móng chân mèo, chân cọp, hoặc như bánh xe tanks. Họ sẽ xây dựng nhiều căn cứ trên khắp mặt Trăng. Họ sẽ nghiên cứu và sử dụng những tài nguyên của mặt Trăng để mở mang và khai thác trên đó.

Dung midol

trị các chứng đau nhức
và cảm cúm

CÓ BẢN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY

1360 / BYT / DPDC

— Trên Trăng không có nước thì nước đâu họ uống ?

— Họ đã khám phá được rằng có hơi nước ở trong đá trên mặt Trăng. Nung đá ở trong lửa sẽ có nước để uống. Ngoài ra họ sẽ trồng các loại cây có nước, như mía, dừa, các loại rau và nhất là rong là loại có nhiều chất protéine nhất. Và họ sẽ chở nước từ Quả Đất lên trên Trăng. Nhà bác học Fredéric Ordway, 38 tuổi, uê ở New York, Chủ tịch hội General Astronautic Research Corporation, vừa rồi nói quả quyết rằng hội ấy sẽ thực hiện được chương trình khai thác Mặt Trăng như trên kia trước năm 2.000.

— Nghĩa là chừng 30 năm nữa?

— Chúng ta sẽ sống đến chừng đó để xem !

Bà Tú nghĩ ngợi một lát, rồi khẽ bảo :

Cáo lỗi

Vì một lý do riêng, bài « Yêu mong Huế — Đà Nẵng » của ông Nguyễn-Vỹ phải tạm gác ít lâu. Bao giờ có dịp chúng tôi sẽ đăng tiếp.

Xin cáo lỗi cùng độc giả.
PHÒ THÔNG tạp chí

— Hay là... Minh ơi,... nếu quả thật người ta có thể sống trên mặt Trăng được thì hai đứa tai mình sẽ tình nguyện lên trên đó, lập một ngôi Chùa để hai đứa mình tu quách. Chứ Ở cái Địa-cầu tham-sân-si này, em ghét-ghét là !... Minh đồng ý không ?

— Đồng. Nhưng chừng nào đi lên Cung Trăng, em nhớ đem theo một con vịt đực và một con vịt cái để nuôi lấy trứng, với một mó rau răm để trồng, và một kí-lô muối tiêu để dành ăn hột-vịt-lận nữa nhé !

Bà Tú và ông Tú cười... ơi là cười !

HÓA THƠ

QUAN - THẾ - ÂM

LỜI TÒA SOẠN.— Chúng tôi có nhận được 10 bài thơ họa văn bài « Quan-Thế-Âm » của Nguyễn-Vỹ, (P.T. 173). Tác giả DƯƠNG-CHI, là bút hiệu của Ni-cô Thích-Như-Thanh, Ni-trưởng Việt-Nam, Ni-trưởng chùa Văn-Hải và Phồ-Đà Ni-Thiền-Viện ở Vũng-Tàu. Ni-trưởng ngỏ ý mong Thi nhân Phật-tử bốn phương họa bài thơ « Quan-Thế-Âm » cho đồng, để tuyển chọn in thành một tập Thơ kinh dâng riêng dâng Mẹ Lành.

Chúng tôi hoan-nghênh mỹ ý của Ni-Trưởng Việt-Nam. Vì thiếu chỗ, nên chúng tôi xin trích dâng 5 bài trong 10 bài của tác giả.

— P.T. —

I

Vô lượng từ-bi đức Quán-Âm
Một bầu tịnh thủy chúa bi-tâm
Lại qua bể-khổ dìu mê chúng
Lui tới non linh thoát họa xâm
Nước tri rưới an miên ái-lụy
Nguyên nhơn rửa sạch cõi u-thâm
Máu đào Hồng-Lạc mong ngưng chảy
Kia ánh tường-vân ngát đinh trầm.

II

Linh cảm từ bi Quán-Thế-Âm
 Rưới bầu tịnh thủy rửa trần tâm
 Rộng tay tế độ không ngăn ngại
 Ngăn nèo tà mê khó lướt xâm
 Tự tại đưa người qua bể giác
 Thung dung cầu Phật ngộ ân thâm
 Thần thông bùa khắp trời Âu Á
 Thành thiết trang nghiêm trước đỉnh trầm

III

Hỉ Xả - Từ Bi, Quán-Thế-Âm
 Thường hành bình đẳng rộng bì tâm
 Tâm độ thế diệt đối thanh tịnh
 Vạn niêm qui hồi đạo biến xâm
 Phật Pháp tỏ soi ơn mở rộng,
 Nhơn tình dung chúa đức cao thâm
 Bao đời hoằng thệ lòng ghi nhớ
 Tháp nén tâm hương, đốt đỉnh trầm.

IV

Kính lạy lòng thành niêm Quán-Âm
 Xin ngài rộng mở đức bì tâm
 Độ giòng Hồng-Lạc lia đau khổ
 Cứu chúng Tăng Già thoát ách xâm
 Chánh tín một niêm thi Quang đại
 Tịnh quang ngán nèo hiền cao-thâm
 Muôn xưa tích Phật lòng ghi rõ
 Phưởng phất Lầu Tây ngát khói trầm.

V

Tâm tịnh lòng thành niêm Quán-Âm
 Cầu ngài khai mở Đại-Bi-Tâm
 Cho đời thấy rõ nguồn cao khiết
 Cho chúng dứt trừ cảnh ngược xâm
 Cho khắp muôn linh thành tự tại
 Cho đều thế trí được uyên thâm
 Cho anh hùng chí sanh bi-nghệ
 Cho Thái-bình-ca tỏa khói trầm.

★ DƯƠNG-CHÍ

CHÚ : Xin xem P.T. 173, bài thơ « Quan-Thế-Âm » nguyên tác của N.V. và các bài họa của quý Bà Song-Thú, Băng-Tâm (cháu nội của cụ Phan-đinh-Phùng), Ngọc-Diêu, Như-Chánh (con của cụ Trần-cao-Vân), v.v...



É! Hiền ! Mi đi mõi đây ?
Kim vừa gọi vừa chạy
đến đánh vào vai Hiền
một cái đau điểng. Hiền hất nhẹ
tay bạn gắt khẽ ! Rò khỉ ! Làm
gì mà gọi ầm cả lên thế ? Ghét
Kim ghê cơ ! ra đường mà cứ
gọi ầm lên nói Kim hoài mà Kim
thì tánh nào vẫn tật này !

Thôi mà nàng ! Giận tao sao ?
Tao xin lỗi mày vạy nhé ! Bằng
lòng chua hối nàng tiên khó tánh
của anh ? Đang bức mình Hiền
cũng phải bật cười trước cái tánh
hay pha trò của bạn. Thấy Hiền
không nói gì, Kim lên tiếng hỏi :

Mày đi mõi đây hả Hiền ? Đến
nhà dì Tám có chút việc. Hiền
đáp trong khi đôi mắt vẫn nhìn
theo đôi bướm trắng đang đuổi
nhau ! Nếu vậy mày cho tao
tháp tùng mày nhé ? ! Tao đến
con Nga, nhà nó cũng ở cùng
đường với nhà dì Tám !

Hiền đáp không mấy chú tâm.
Có Kim cùng đi càng tốt. Hiền
chỉ nói bao nhiêu đó rồi im lặng
bước, không buồn hỏi Kim một
câu ! Kim thoảng ngạc nhiên
trước cử chỉ bất thường của
bạn. Thường ngày đi đâu gặp
Kim, Hiền mừng rỡ và kêu nài

● TRUYỆN NGẮN

ÂM THAM

* THU - MAI

ÂM THẦM

Kim cùng đi cho được mõi thôi.
Có sao hôm nay Hiền có vẻ bất
cần Kim như thế ? Kim cầm tay
Hiền bóp mạnh hỏi giọng thắc
mắc : Hiền ! Có chuyện gì mà
trông mày có vẻ buồn quá vậy ?
Hiền cúi mặt tránh cái nhìn dò
xét của Kim, trả lời ấp úng: ..
không Hiền có buồn chi đâu ?
Tại mày dấu tao chứ trông bộ
mặt đưa đám của mày giống hệt
mấy anh chàng thất tình thì ai
cũng thừa hiểu là mày đang có
chuyện không vui. Hiền hoảng
hốt trước nhận xét của Kim.
Hiền ngược nhìn Kim hỏi giọng
run run: Bộ Hiền giống mấy anh
chàng thất tình lẩn sao Kim ?
Đôi môi Kim nở nụ cười tinh
quái, ừ... còn hơn nữa đấy !
Nói xong, Kim nghe hối hận khi
nhìn gương mặt thoảng lo âu
của bạn. Băng một cử chỉ thân
mặt, Kim choàng tay qua vai
Hiền hỏi giọng chân thành.
Người có diêm phúc được mày
de mắt đến là ai thế ? Vậy mà
lâu nay cứ dấu tao, chúng mày
đi mặt thật ! Hiền lắc đầu giọng

ý ớt. Kim chỉ nói chyện làm gi
có chuyện ấy ? Kim nhìn Hiền
trách móc ! Mày dấu cả tao sao
Hiền ? Có chuyện gì mày cứ
nói xem tao có thể giúp mày
được gì không ? Tao không thè
nào an tâm được khi thấy mày
buồn ! Giọng Kim trở nên hồn
học. Thú thật với mày ! Tao
không biết người có diêm phúc
được mày mến và làm mày sầu
khô là ai chứ nếu biết tao sẽ đắm
vào mặt hồn mà nói rằng: Anh
là thằng ngốc nhất trên đời. Có
được một người yêu hay người
vợ tương lai cũng thế, như mày
là tiên rồi còn gì ? Đoan trang,
dịu dàng, nhẫn耐, biết làm bếp,
quán xuyến đảm đang. Như vậy
thôi chứ hồn còn đòi gì nữa mà
còn làm khô mày chứ ? Thật
chẳng còn ai tàn nhẫn bằng.
Nếu tao là con trai thì tao đã
cưới mày từ khuya lăm rồi, còn
dâu đến hồn để hồn làm khô
mày chứ ? Hiền xua tay cười
buồn ! Thời Kim, cho Hiền xin đi,
đừng nói nhiều nữa. Kim lẩm
nhẩm liền la một giọng sặc

Dùng midol

trị các chứng đau nhức
về cùm cùm
có bán tại các nhà thuốc

ÂM THẦM

nước hương trời không bằng
vậy ! Hiền chỉ là con số không !
Xấu. Nghèo. Thất học. Kim cười
nụ! Đúng là cái giọng thất tình,
chỉ có mấy người thất tình mới
có cái giọng bi quan chán đời.
Hiền thở dài se sệt. Không phải
Hiền bi quan mà là sự thật. Kim
nhìn thẳng vào mặt Hiền. Mày
bảo mày không bi quan, vậy chứ
từ trước đến nay có bao giờ
mày có cái giọng chán đời ấy
không ? Lê dũ nhiên là không !
Kim cười thành tiếng. Như vậy
là mày nhận mày đang buồn vì
tình? Hiền cúi mặt nói nho nhỏ :
Thôi bỏ qua chuyện ấy đi. Kim
ạ ! Bàn đến làm gì cho mệt trí !
Kim hờn dỗi. Tao xin lỗi mày !
Này giờ tao cố ý xen vào những
chuyện riêng tư của mày. Thật
không phải tí nào. Hiền lo-lắng
Kim ! Kim giận Hiền à ? ! Kim
nhún vai. Mày làm gì mà tao
giận mày chứ ? Giọng Hiền trầm
buồn. Kim giận thì Hiền chịu,
chứ. Hiền nói Kim không tin thì
Hiền biết làm sao ? Kim xem, từ
trước đến nay có bao giờ Hiền
dẫu Kim chuyện gì không ? Hiền

buồn là vì... Kim hỏi dồn vì sao?
Vì chuyện gia đình Kim ạ ! giọng
Kim đầy cảm động. Mày đừng
giận tao về thái độ vừa rồi Hiền
nhé ! Tại vì thấy mày buồn nên
tao không an tâm được. Bây giờ
mày có thể cho tao biết
gia đình mày đang có chuyện gì
mới được chứ ? Gương mặt Hiền
thoáng nét bối rối ngượng ngùng.
Hiền nói nhỏ nhưng thật nhanh:
Nhà của cậu Hiền ở quê vừa bị
cháy Kim à ! Kim tròn mắt. Bị
cháy ? Hiền gật đầu nhẹ nhẹ.
Hơn một tuần rồi ! Lúc này cậu
đang gặp cảnh túng cùng, vậy
mà Hiền chẳng giúp gì cho cậu
được. Chẳng bù với lúc còn dư
dả, Cậu giúp mẹ Hiền quá nhiều.
Kim nghĩ như vậy, Hiền không
buồn sao được chứ ? Kim lén
tiếng an ủi bạn. Thôi đừng buồn
nữa mày ! Của mày có ngày làm
lại được. Cậu còn mạnh là điều
đáng mừng. Còn ơn nghĩa hôm
nay trả không được thì còn ngày
mai ! Đời còn dài mà mày ! Hiền
lắc đầu, nói như Kim thì Hiền
đâu có buồn ! Kim cười nụ. Nói
thật với mày ! Mày buồn vì chuyện

ÂM THẦM

ấy tao không mảy lo, tao chỉ lo
mày buồn vì... vì gì ? ! Vì tình !
Hiền phát khẽ vào vai bạn. Kim
chỉ có giỏi cái là suy bụng ta ra
bụng người ! Kim trề môi ! Đến
tết Công-gô thì tao mới thất tình
Như đê cho Hiền quên câu chuyện
vừa rồi, Kim vả lả. Nay giờ cứ
lò nói chuyện nhãm, gần đến
nhà dì Tám rồi mà không hay.
Thôi chia tay nha ! Chiều nay
đến nhà tao chơi ! Hiền lắc đầu,
Hiền không dám hứa đâu Kim
nhé ! Kim nhún vai. Tao chỉ mời
mày cho có lệ chứ tao thura biết
là mày không bao giờ đến. Chỉ
có tao là dẫn xác đến nhà mày
thôi. Tao đi nha ! chốc nữa tao
sẽ ghé hộ tống mày về !
Hiền nhìn theo bóng Kim khuất
đằng ở cuối phố se-sẻ tời dài.

vội vả không chuyện trò vui-vui
như lệ thường; vì trời đang lên
cơn đau bụng. Trong chốc lát
trời đồ mưa như trút nước,
Hiền vẫn đứng tì tay bên
khung cửa sổ cho đến khi những
hạt mưa tạt vào mặt lành lạnh
Hiền mới đưa tay khép kín mày
khung cửa lại. Hiền kéo hộc tủ
lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ, màu
xanh nhạt xinh xắn ! Hiền trang
trọng lật từng trang ra đọc . . .

1-4

Hiền đang cầm cúi bước,
bỗng Hiền có cảm tưởng
là ai đang nhìn mình ! quay lại
Hiền bắt gặp một người trên
chiếc xe máy biển nho. Khoảng
24-25 tuổi, gương mặt . . .
đẹp nương trong nghiêm ! Đang
nhìn Hiền mỉm cười ! Hiền vội
rồi cui mặt tránh tia nhìn của
người ấy ! Lúc này tuy không thể
nhìn mặt mình được nhưng tao
biết là nó dò lăm, vì Hiền nghe
nóng ran hai bên tai-đường.
Hiền co tiếp tục bước nhưng
quai ! Sao bàn chân cứ vùi vào

Dùng
GIAO DỊCH

midol

trị các chứng đau nhức
và cảm cúm
có bán tại các nhà thuốc tây

Dùng

midol

1360/BYT/DPDC

trị các chứng đau nhức
và cảm cúm

có bán tại các nhà thuốc tây

màu không thể bước tự nhiên
được. Đến lúc chiếc xe mang
người ấy chạy khuất, Hiền mới
lấy lại được bình tĩnh. Lạ ! Sao
Hiền lại mất bình tĩnh như thế ?
À ! Mà không biết Hiền có
quen với người ấy không nhỉ ?
Chỉ vớ vẩn ! Làm gì có quen
chứ ? không quen sao lại nhìn
Hiền cười ? Chỉ có trời biết...

4.4. 10 giờ đêm

Đồng hồ lạnh lùng buông 10
tiếng mà vẫn không chớp
mắt được. Cứ suy nghĩ vần
võ mai. À ! chẳng biết
người hôm trước nhìn Hiền tên
là gì nhỉ ? và nhà ở đâu ? Được
rồi ! Đêm ngày mai nhờ con Kim
điều tra hộ thì biết ngay. Nó nỗi
tiếng là nhà trinh thám đại tài
mà ! ấy mà không được, nhờ nó
rồi nó hỏi người ấy là gì ? rồi
Hiền trả lời làm sao ? Thôi ! chả
thèm nhờ nó đâu. Đêm Hiền tự
điều tra vậy.

15-4

Mấy ngày nay Hiền chẳng dám
viết gì cả, Hiền sợ quá, không
hiểu tại sao Hiền lại nghĩ quá
nhiều tới người ấy. Lúc nào và

làm gì hình ảnh của người ấy
cứ theo ám ảnh Hiền luôn. Chắc
biết người ấy có nghĩ đến Hiền
không nhỉ ? Có lẽ có. Hiền linh
cảm như vậy. Hiền không biết
tên người ấy là gì nên chẳng
biết gọi thế nào. Thôi Hiền cứ
gọi người ta là người ấy vậy.
Bằng lòng không người ấy ! Vớ
vẩn ! hỏi ai thế ? Hỏi người ấy,
chứ ai ?

20-4

Thật là bất ngờ quá sức mong
ước của Hiền. Tình cờ hôm
nay có việc đi ngang Tiểu khu.
Hiền thấy người ấy đang đạp vé
lo đi ra. Hiền run quá, cúi gầm
mặt kéo nhở người ấy trông thấy
thì nguy. Người ấy làm việc ở
tiểu khu mà mấy ngày nay điều
tra chẳng được gì! Người ấy làm
việc ở Tiểu khu thế nào cũng
phải đi qua nhà mình. Chiều nay
Hiền đứng bên cửa sổ trong giờ
tan sở nhìn thì biết ngay người
ấy có đi về đường nha Hiền hay
không ?

26-4

Suốt tuần nay cứ vào giờ tan
sở là Hiền đứng bên cửa sổ đợi
người ấy về. Đè làm gì chả

hiều ! Bây giờ ! Hiền có vẻ lạ
quá. Hiền hành động thật lạ lùng
Tâm hồn Hiền hoàn toàn thay
đổi, cái lánh tránh lảng thường
ngày của Hiền biến mất. Đề
thay vào đó những nỗi buồn
vui bất chợt. Những ngày không
thấy mặt người ấy, Hiền đâm
cau có buồn bực, Hiền nghe tâm
hồn thiêu một cái gì ? Hiền nghe
thương nhớ bâng khuâng. Tại
sao Hiền có cái bâng khuâng
mà từ trước đến giờ Hiền chưa
bao giờ có ? Hay là Hiền đã...,
chỉ nói bậy ! Làm gì có chuyện
ấy chứ ?

29-4

Con người ấy thật quá khó
hiểu ! Lúc trưa đạo mạo trong
bộ quân phục thẳng nếp ! Nhưng
đến chiều lại mặc áo ca rô xanh
đỏ, phóng vélo thật nhanh giống
hệt mấy anh chàng cao-bồi.
Từ trước Hiền ghét nhất màu
đỏ. Mà sao Hiền ghét màu đỏ ?
Màu đỏ là màu chiến thắng cơ
mà ? Có lẽ người ấy thích màu
đỏ lắm ? Bây giờ Hiền nghe hết
ghét màu đỏ rồi.

1-5

Đang đếm bước đến chợ,
Hiền chợt giật mình khi nghe
tiếng xe thắng gấp sau lưng,
quay lại ! suýt chút nữa Hiền
kêu lên thành tiếng. Người ấy
đang ngồi trên chiếc xe sơn
màu xanh trắng, đang tròn mắt
nhìn Hiền, khuôn mặt thoáng
nét vui mừng, Hiền nghe lúc này
mình làm sao ấy ! ? Hiền bước
đi nhưng chẳng bước được.
Hiền muốn nhìn lên nhưng lại
chẳng dám, nhìn, Hiền đứng
chết trên một chỗ mặt cúi gầm,
trong lúc ấy Hiền nghe tiếng ồ
của người ấy, pha lẫn kinh ngạc
vui mừng. Tiếng động cơ xe nổ,
chiếc xe từ từ chuyển bánh, Hiền
như người tinh mộng vội vã
bước nhanh. Hôm nay mấy bà
bán hàng dễ mến quá chứ không
cau có như thường ngày. Mấy
đứa em Hiền hôm nay ngoan
dáo đẽ. Hiền thương chúng nó
ghê !

9 giờ đêm !

Đúng như Hiền đoán, người ấy
cũng có nghĩ đến Hiền y như



ÂM THẦM

Hiền đã nghĩ đến người ấy.
Bằng chứng là ban sáng gấp
Hiền, người ấy kêu ò mừng rõ.

Như vậy là Hiền có hy vọng
rồi, hy vọng gì? Thì hy vọng
người ấy cũng như Hiền. Người
ấy ơi! Người ấy có hiểu lòng
Hiền không?

8-5.

Bây giờ thì Hiền không thể
đổi lòng mình được nữa. Hiền
đã yêu người ấy mất rồi, không
biết có đúng là Hiền yêu người
ấy không? Những ngày
không thấy người ấy đi làm
về ngang, Hiền nghe buồn rầu
rút. Hiền lo nghĩ vẫn vờ. Từ
trước đến nay chưa bao giờ Hiền
buồn như vậy. Nếu Hiền yêu
người ấy thật thì sao? Trời ơi!
Sao Hiền lâng mạn thế? Hiền
chưa hiểu người ấy như thế nào
mà Hiền dám có ý nghĩ là mình
yêu người ta à? Nhỡ người ấy
có gia đình hoặc vị hôn thê hay
người yêu thì sao? Nếu người
ấy có vợ Hiền sẽ ít khổ chứ
nếu có người yêu chắc Hiền chết
mất. Lạy trời đừng có người yêu!

9 - 5

Kim ơi! những điều mà Kim
ló sợ hôm nay nó đã âm thầm
đến với Hiền. Kim thường nói với
Hiền. Hiền à, tao lo cho mày quá.
Những người như mày rất dễ khổ
về tình. Mày nên sống cho thực
tế nhiều hơn, đừng quá mộng
mơ lâng mạn mà có ngày mày
sẽ khổ. Nhưng Hiền có mộng
mơ đâu? Kim so vai, không mộng
nhưng mày quá khó tính!
!?! không khó tính tại sao
Minh yêu mày mà mày chẳng
chút để tâm đến Minh? Theo tao
nhận thấy thì Minh rất dễ mến.
Hiền đúng đắn có học thức, có
địa vị. Nhưng mày chẳng chút để
tâm đến làm Minh buồn. Tao
nghe hình như Minh đã xin đi tác
chiến. Tội nghiệp hẵn thật.

Hôm ấy nghe Kim nói, mình
cũng không ngờ Minh lại yêu
Hiền nhiều đến thế! Nhưng Minh
ơi! Hiền không thể đáp lại tình
của Minh được vì theo quan
niệm của Hiền, tình yêu tự nhiên
nó đến chứ không thể bắt buộc
hay vì thương hại được! Hiền
công nhận Minh dễ mến thật.

ÂM THẦM

Nhưng Hiền chỉ xem Minh như 1
người bạn thôi, chứ Minh là
người yêu của Hiền thì không thể
nào được. Tại sao thế? Hiền
cũng chả hiểu. Nhưng người
được Hiền yêu phải là người Hiền
kính phục. Hiền không cần người
ấy giàu đẹp. Hiền chỉ cần người
có kiến thức rộng và phải có tác
phong cao quý. Hiền chỉ thích
bi cai trị chứ không thích
mình lại trị người chồng. Minh
có vẻ làm sao ấy, hình như là
Minh hơi sợ mình? Theo quan
niệm của Hiền thì vậy mà tại
sao Hiền lại yêu người ấy? Người
ấy có làm gì cho Hiền kính
phục đâu? Hiền chưa thấy người
ấy làm việc gì cho Hiền kính
phục nhưng thấy mặt người ấy
là Hiền run lên. Như vậy cũng
là kính sợ rồi. Nếu Kim mà nó
biết chuyện này thế nào nó cũng
cuống lên. Tội nghiệp Kim nó
thương Hiền quá. Nó cứ sợ
Hiền khổ. Kim đừng lo nha Kim
Hiền không có khổ đâu?

11 - 5

Điều Hiền lo sợ từ bấy lâu

nay nó đã đến. Đúng là người
ấy có người yêu. Một người
yêu cũng có chiếc xe vélo như
người ấy. Có lẽ mỗi chiều hai
người đẹp vélo đuổi nhau trên
khắp đường phố? Trời ơi! Còn
gì đẹp hơn hai người song
song đẹp vélo trong những con
đường vắng. Vậy mà Hiền chẳng
biết gì hết. Hôm nay mới nhìn
thấy! Đang song đôi sao, thấy
Hiền lai vọt nhanh bỏ nàng ở xa
Sợ à? Hừ! Hiền chẳng làm gì
đâu mà sợ! Cứ chạy chậm lại
chè nàng đi với! Bỏ nàng đi
một mình nàng giận da! Con
bé thật dễ ghét. Con gái mà
phóng vélo như điên!

10 giờ 15.

Kim ơi! Hiền khổ quá. Giờ
Kim ở đâu? Sao Kim không
an ủi Hiền. Kim có người yêu
rồi, nên Kim bỏ Hiền. Hiền
nhớ là Kim chưa có người yêu
mà?Ồ.. Hiền lần thầm quá. Kim
giờ đây nó đã ngủ yên ở nhà
nó làm sao nó an ủi mình được.
Thôi tắt đèn ngủ. Chả thèm nghĩ
ngợi vu vơ nữa.



12-5

Suýt tí nữa thì Hiền đã thú thật với Kim hết rồi. Con bé tài thật, nó nói trúng ngay phong phóc làm Hiền cứ tưởng nó biết cả rồi chứ ? May là mình bình tĩnh không thì chẳng yên thân với nó. Có lẽ lại bộ mặt đưa đám của Hiền nên nó đoán bừa. Từ trước chưa bao giờ Hiền dẫu Kim hay nói dối Kim chuyện gì, nhưng hôm nay Hiền đã nói dối Kim. Kim ơi ! Kim đừng giận Hiền nha Kim ! Hiền dối Kim vì sợ Kim lò cho Hiền. Nhưng kể từ hôm nay, Hiền xin hứa với Kim là Hiền không bao giờ buồn nữa. Buồn đẽ làm gì ! Người ấy đã có người yêu, Hiền không có quyền hy vọng. Hiền chỉ là kẻ đến sau. Hiền đã tự mang khổ vào mình. Người ấy có nói với Hiền một lời hứa hẹn nào đâu mà Hiền trách người ấy ! Không, Hiền không trách ai cả. Từ nay Hiền sẽ cố quên người ấy bằng cách nghĩ tới mẹ và hai em thật nhiều. Mẹ và hai em còn cần Hiền. Hiền không vì một chuyện

ấy mà quên bõn phận. Từ nay Hiền sẽ cố tìm quên trong công việc hàng ngày. Hiền sẽ chôn chặt hình ảnh người ấy và mối tình âm thầm của Hiền vào tận đáy lòng. Tiếng cô ca sĩ từ máy phát thanh nghe buồn não nuel. Người ơi ! Khi cõi quên là khi lòng nhớ thêm, lòng mình thăm nuôi tiếc dĩ vang, đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường yêu !

12-5—6 giờ

Kiến ơi ! Hiền báo cho Kim một tin mừng. Người ấy đang ngồi uống la-de ngay bên nhà Hiền, quán nước của bà hai xóm đấy Kim à ! Hôm nay người ấy trang nghiêm lạ. Nhưng rãnh dễ thương Kim à ! Ngồi uống mà mắt người ấy cứ dáo dáu trông sang nhà Hiền ! Hiền chẳng dám ra trước, nhỡ người ấy trông thấy thì sao ? Hiền cứ đứng trên gác mà nhìn... Người ấy có ăn ý gì khi đến đây uống nước ? Từ hai tháng qua Hiền không bao giờ thấy người ấy đến đây ăn

ÂM THẦM

đỗng bao giờ dầu sao Hiền vẫn còn hy vọng. À ! mà sao hôm nay con bé ấy không đi với người ấy nhỉ ! Con bé thật dễ ghét. Người ta đi đâu cũng tò tò theo một bên, làm như người ấy là... là gì nhỉ ? À ! mà biết đâu mình đã ngờ oan cho cô ấy ? Biết đâu cô ta không phải là người yêu của người ấy ? Có thể lầm. Chỉ tại tính Hiền hay đa nghi. Tôi nghiệp cô ấy thật. Cô ấy trông dễ thương đáo đẽ. Hôm nào Hiền phải tìm cách làm quen với cô mới được.

14-5

Hôm nay nếu gặp Hiền chắc Kim nó không còn nói : Bộ mặt đưa đám của mày giống hệt mày anh chàng thất tình. Kim ơi ! Hiền đã hết buồn rồi. Bay giờ Hiền vui lầm. Vui hơn ngày tết được mặc áo mới và có liền lì xì nữa cơ.

Kim biết không ? Lúc này tan sở về đi ngang nhà Hiền, người ấy đập xe chậm lại và mắt kín đáo nhòm vào nhà. Hiền tin rằng một ngày nào đó không xa lăm người ấy sẽ hiều mối tình âm-thầm của Hiền. Khi người ấy hiều rồi, Hiền sẽ nói cho Kim nghe hết. Hiền không dẫu Kim chuyện gì, còn hôm nay người ấy chưa hiều thì Hiền đành dẫu Kim vậy. Hiền chỉ muốn một mình Hiền hiều mối tình ấy thôi, trừ người ấy ra. Hiền sẽ giữ mãi mối tình âm thầm đơn phương ấy mãi cho đến khi nào người ấy hiều lòng Hiền thì thôi. Kim đừng giận Hiền nha Kim ! Lay trời cho người ấy hiều lòng Hiền đẽ Hiền sớm nói cho nó biết kèo nó giận Hiền.



SẮP XUẤT BẢN :

Đất

Mẹ

THƠ

★ PHƯƠNG - ĐÀI





quản thúc

Hài hoa tuổi ngọc nát rồi
Quảng thân dỉ đứng giữa đời nhả ân

Nhìn em qua phố âm thầm
Xót thương giục gọi, ngại ngần đành lơ

Mai ngồi đếm lại tuổi thơ
Trái ăn năn rụn, hạt bơ vơ sầu

Cuối đường ÂO HÓA bờ dâu
Gót chân rướm máu trên cầu vọng ngòn

Với ai em mất hay còn?
Với tôi em vẫn quyền hồn bay...

dấu mặt

Tấm drap trắng trùm lên thân thể đó
Hình hài em lịm chết ở cung đầu
Em mơ màng đáy mắt ngã khung nâu
Môi máy động, mọc lời trăn trối đó...

□ NGUYỄN VẠN HỒNG

BẾN DƯƠNG

* TRẦN-TUẤN-KIỆT

Một người trên bến Dương xanh,
Rừng êm tóc xõa sầu thành nước trôi.
Bên em trăng cũng ngâm ngùi,
Thế gian hoa cỏ buồn thoi mọc dài.
Khuya từ ẩn hiện sao mai,
Xuân thu sầu động còn ai riêng người.
Ngắng nhìn mây núi xa bay
Bỗng vui câu chuyện bên loài cỏ hoa.

vào biển

Triều lên sóng đuôi chân tàu
Trót mang thân phận đem vào biển khơi
Hải âu giăng cánh bên trời
Tàu buông neo nhà tiếng còi hú khون
Nhạc vang giọng hát ru lòng
Xương khô đem trái giữa đồng bao la
Bãi hoang ta chỉ nhìn ta
Nhìn thân thể rung, cỏ hoa héo dần
Người đi, thương nhớ Huyền-Trân
Ta mang tâm sự vượt ngàn trùng dương

* TỔNG-MINH-PHUNG



● Của một nhóm Sĩ-quan trường Vô-bị Đà-lạt :
« Sao vắng bóng Diệu-Huyền ? »

... Nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên không thấy mục « Mình ơi » của « cô Diệu Huyền » trong mấy số liên tiếp gần đây của Phồ-Thông. Vài người bạn ở Saigon cho chúng tôi biết là... « hình như có chuyện gì lùng cung trong gia-dinh ông Tú và Bà Tú Diệu-Huyền » ? Cho nên, Bà Tú không bảo ông Tú nói chuyện nữa, hay là Bà Tú hỏi chuyện mà ông Tú không trả lời ?

Thưa ông, chúng tôi, độc giả Phồ-Thông có thể nói là thâm niên nhất, cho nên chúng tôi đã « quen hơi bén tiếng » với bà Tú, ông Tú, nay bỗng dung không được nghe tiếng oanh thô-thê và tiếng nói duyên dáng của ông Tú, trong Phồ-Thông từ mấy tuần nay, chúng tôi nhớ tiếc và buồn buồn làm sao ấy. Chúng tôi hết lòng mong đợi mục « Mình ơi » sẽ được tái hiện trong tờ Phồ-Thông thân-mến, đề chúng tôi được học hỏi nhiều trong mục ấy, một mục báo vô-cùng bồ-ích cho sự phồn biến Văn-hóa, và rất hấp-dẫn mà không báo nào có cả. Chúng tôi tin rằng không riêng gì chúng tôi, mà hầu hết bạn đọc Phồ-Thông đều mong đợi ông Tú Bà Tú, một cặp « vợ chồng » hi hữu trong làng văn Việt-Nam và được lòng cảm mến của đại đa số bạn đọc trí-thức cũng như bình dân. Chúng tôi có những bằng chứng cụ thể không ai phủ-nhận được, là ai xem báo Phồ-Thông, cũng mê xem « Tuấn, chàng trai nước Việt », và « Mình ơi », cũng như tất cả các bài của Nguyễn-Vỹ và Diệu Huyền, Tân Phong, Tâm-Tử, Nguyễn-văn-Còn, Thiếu Sơn, v.v...

Chúng tôi yêu cầu ông Chủ-bút kiêm Chủ-nhiệm đừng vì lý-do gì mà gác hoặc bỏ những mục văn-hóa rất có giá-trị, đặc-biệt của Phồ-Thông như mục « Mình ơi »

Nhóm Sĩ-Quan độc-giả trung thành và
quí mến Phồ-Thông.

THƯ BẠN ĐỌC

* Của cô Liếu-Vân, Lê văn Duyệt, Saigon,
Nhắn « chị Diệu-Huyền » Phồ-Thông.

« Chị Diệu Huyền » ơi, chị ở đâu ?
Phải chăng chị đã niệm Nam-mô ?
Sao không tu ở chùa ông Tú ?
Hay đồ vò tương, tại mấy cô ?
Vắng giọng « Mình ơi ! » hơn tháng rồi
Phồ-Thông thiếu « chị », thật buồn thót !
Trời sinh Ông Tú cưng « Bà Tú »
Nguyễn-Vỹ — Diệu-Huyền phải đủ đôi !
« Chị » nghe hóng ? Chị mà không viết tiếp mục « Mình ơi »
thì tự em đến bắt đèn Ông Tú à !

L.V. (26-6-66)

* Của Ô. Trần-minh-Long, « một bạn đọc ở Cần-Thơ ».
Yêu cầu tiếp tục mục « Mình ơi »

20-6-1966

... Đa số chúng tôi là độc-giả của Ông ở Tây-Đô, đọc Phồ-Thông từ số 1 đến giờ, rất thắc-mắc vì vắng mục « Mình ơi » của Diệu Huyền trong mấy số liên tiếp. Chúng tôi không hiểu lý-do, nhưng dù sao chúng tôi, toàn thể bạn đọc trung thành của Phồ-Thông ở Cần-Thơ, trân trọng yêu cầu ông cho tiếp-tục mục ấy, và « Người tù 69 ». Chúng tôi hy vọng được thỏa mãn. Dám mong ông đừng phụ lòng số đông độc-giả quý mến văn tài và đức hạnh của ông.

* Của cô Hồ thị Thúy-Anh, nữ sinh Đồng Khênh, Huế.
Bến-Ngự, 20-5-66

... Chúng em là độc-giả trung-thành nhất của chị Diệu-Huyền, trong mục « Mình ơi ». Mặc dầu « chị Diệu Huyền » là bác Nguyễn-Vỹ. — Xin lỗi Bác, không phải tại nghe dư-luận ở Huế này ai cũng thế mà Thúy-Anh bắt chước, nhưng Thúy-Anh có bằng chứng cụ thể là N.V. = D.H., hay là D.H. = N.V. cũngしさ. Cái mục « Mình ơi » hấp dẫn nhất, và bạn đọc học hỏi ở đấy được rất nhiều điều mới lạ, bồ-ích về văn-hóa, mà tại sao mấy kỳ báo không thấy đăng nữa ?

Có mấy đứa bạn nói đứa là mấy tháng nì « Chị Diệu-Huyền » mắc « thai nghén », và « ông Tú » cung « bà Tú » không cho bà Tú viết nữa, có đúng không, « chị Diệu-Huyền »?

Nhưng chúng em là độc giả mê Phò-Thông từ lâu, chúng em có quyền đòi hỏi chỉ tiếp-tục viết « Minh ơi » cho chúng em đọc để trau dồi tri-thức. Chúng em thích lối văn duyên dáng và súc-tích của Bà Tú và ông Tú lắm. « Bà Tú » chịu tội em hí?

* Trả lời chung quý bạn.

Dạo này mình bận việc nhà quá. Nhưng vẫn viết lai-rai trong Phò Thông đấy chứ. Riêng mục « Minh ơi », vì bận đó, nên tôi định nghỉ viết một thời gian ngắn. Nhưng sau khi đọc thư của các bạn (còn năm bảy thư khác không trích đăng vào đây, xin các bạn miễn chấp), tôi bỏ ý định trên, và quyết định tiếp tục viết mục « Minh ơi » để đáp lại thịnh-lành của quý bạn.

Xin cảm ơn quý bạn đã có hảo ý viết thư.

Thân-ái
Diệu-Huyền

● Của ông Nguyễn-phước Bửu-Oai, Đà Nẵng.

* Trả lời cô Tôn Nữ Diệu-Linh (Phò-Thông số 171)

... Lấy tình bà con, xin mách cô Linh một đia chỉ rất cũ; nếu cô thành khẩn muốn hiểu biết tường tận nguồn gốc Nguyễn phước tộc.

Ông Bửu Hội, ông Tôn-thất-Hanh và toàn thể bà con có họ Nguyễn Phước chắc không ai buồn phiền gì khi rõ cái vốn liếng hiểu biết về Gia-tộc của cô Linh như đã trình bày trong tạp chí Phò-Thông ngày 1-5-66.

Tuy nhiên khi đặt vấn đề, sao cô không biên thư về thỉnh giáo vị Tộc-Trưởng ở số 2 đường Đinh-công-Tráng Thành-Nội Huế, đề có sự giải đáp thỏa đáng, mà còn tránh được sự làm mất lòng bà con.

Tôi tin rằng Cô sẽ được hài lòng khi có thư hỏi, chuyện chi phải bỏ cái Họ Hoàng-phái đề đổi cái tên « bình-dân tiến bộ » là Nguyễn thị Diệu-Linh ?

Nguyễn phước Bửu-Oai

ĐÁP BẢN BỐN PHƯƠNG

● Mr. Trang-Khanh-Thanh, P.O.B. 817

Merci de vos communiqués. Je les ai lus avec un réel plaisir.

* Bạn Trương-Đức-Đồng, Ninh-Hòa.

Rất tiếc, chúng tôi không được biết một trường Nhật ngữ hàm-thụ nào ở Sài-gòn.

* Ông Phạm-văn-Duy, KBC 4.818

27-10 — Tân-ty = 15-12-1941.

* Ông Dương Phú, Phú-quốc

9-9 — Tân-Ty = Ngày Thứ Ba 28.10.1941

* Bạn Hà-Bàng Giang, Hòa-vang

— Các nhà Văn-nhà Thơ Xuân-Diệu, Lưu-trọng-Lư, Trương Tứu, và Nữ-sĩ Mộng Sơn hiện còn sống, ở miền Bắc. Khái-Hưng đã bị V.M. giết. Lan-Khai chết vì bệnh ở Tuyên Quang.

— 4-2 — Tân-Mão = 11-3-1951.

● Bạn Anh-Đào, KBC 3487

Người ta có bán máy nghe (gắn vào tai, giàn-dị lầm) cho những người nặng tai. Bạn gửi ai vào Sài-gòn hỏi các hiệu thuốc tây lớn. Có lẽ không mắc tiền lầm đâu.

* Bạn Trần Thanh-Lý, KBC 6.085

Đồng ý sẽ mở lại mục « Tiếng nói của gái và trai thè-truyện... ». Bạn cứ gửi bài đến để tòa soạn xem. Sẽ đăng bài thơ

Cô Thụy-Minh, Đại-học Dược-khoa, Sài-gòn

Biên-Thúréc là tên một đại danh-y ở đời vua Huỳnh-Đề, trưởng cô Trung Quốc, một trong vài bậc tiên phong của

Còn Esculape không phải một danh-y mà là một vị Thần Y-Khoa, con trai của Thần Apollon, trong thần-thoại Hy-Lạp La Mã (cũng gọi là Asculapios).

— Không nên lầm-lẫn Biên-thước thời Huỳnh-Đề với Biên-thước ở nước Trịnh, đời Đông-Châu (Trung-quốc). Biên-thước này là danh-hiệu do người đương thời đặt cho Tân-Viên, cũng là một danh-y, đê tán-dương tài coi mạch bộc thuộc của ông. Ông đã cứu cho Thè-tử nước Quách chết rồi được sống lại. Ông đã nói trúng bệnh cho Tề-hoàn-Công.

* **Bạn Đặng-minh-Chơn, Thốt-Nốt.**

8-2 — Kỷ-Sử = 7.3.1949.

● **Miss Hoàng. Biên Hòa**

«... during the night of September 30. October 1, with the abduction and assassination of six senior generals in the course of an attempted coup d'état...» Coup d'état là chữ Pháp, chứ không phải chữ Anh. Nghĩa là «đảo-chính».

Anh-Ngữ phải mượn chữ Coup d'Etat của Pháp ngữ vì danh-từ Anh-ngữ không có chữ nào diễn tả đúng ý-nghĩa của sự đảo-chính bằng chữ Pháp Coup d'Etat, gọn gàng và đầy-dủ hơn.

Faire un coup d'Etat, có thể dịch dài giòng ra Anh.ngữ là to throw a government down.

● **Bạn Ng. Thọ KBC 4565.**

9-3 — nhâm ngọ = 23-4-1942.

● **Bạn Trương-minh-Mai, Tiền-tuyến. KBC 3032**

Hỏi : Một sự trạng xảy ra xong sau khi tôi viết thư này mong nhờ ông giải đáp giúp, đã phải làm cho tôi băn khoăn và thắc mắc vô cùng, không hiểu nguyên cớ tại sao ? và bối đâu ?

Thưa ông. Đó là nội dung của một giấc mơ (chiêm bao) bi sầu cách đây hơn ba (3) năm về trước, mà tôi đã có ghi lại cẩn thận rõ ràng giấc mơ ấy.

Thì hiện tại này lại xảy đến với tôi không một thay đổi, nghĩa là nó xảy ra y như giấc chiêm bao mà tôi đã thấy trước đây 3 (ba) năm.

Vậy mong ông cảm thông chỉ giúp, ở trên tạp chí Phô-Thông của quý báo.

— Bởi ở đâu mà có sự liên quan trong tâm linh hiện tại— Tương lai và Quá khứ như thế ? Khoa học có thể giải quyết vấn đề này không ?

Về lãnh vực này có thể gọi là mê tín, dị đoan không ?

Đáp.— Trong quyển « Le Rêve » của Camille Flammarion, một nhà Bá-học và Thiên-văn-học trứ danh của Pháp, (1842-1925) nghiên cứu rất kỹ càng về những giấc chiêm bao theo khoa học, có nói đến trường hợp giống như của bạn, người.

Trí óc (le cerveau) của con người ta là một cơ quan vô cùng tinh vi, rất mỏ mang, thu cảm có ý thức, và thường xuyên có công tác tâm lý rất linh động, có sinh hoạt rất mạnh về linh hồn.

I * **Đối với di vãng của đời mình:** nó ghi âm và chụp hình tất cả những âm thanh, cử chỉ và ý nghĩ của ta và chung quanh ta 100 năm về trước, tùy theo người thông minh nhiều hay ít. Cho đến nay nó vẫn còn nhớ y nguyên như xưa.

Thí dụ : cái tên của một người quen sơ sơ với ta hồi 20, 50, 80 năm về trước, và từ đó đến giờ ta không bao giờ gặp lại, hoặc nhắc đến nữa. Bây giờ ta có thể quên mất. Nhưng nếu ta muôn nghĩ lại, thì trí óc nhắc cho ta nhớ lại ngay cái tên người đó và hình dung của y.

Nhờ vậy, ta có thể nhớ lại TẤT CẢ những gì đã xảy ra, ở ngoại cảnh cũng như nội tâm, trong đời ta ngay từ lúc ta

mới có 5, 6 tuổi nêu trí óc của ta mờ mang sớm. Trí óc chiêu lại cho ta thấy rõ như một cuốn phim đầy đủ chi tiết của một dĩ vãng rất xa xăm. Nó cũng là một máy ghi âm (magnétophone) rất nhạy cảm, rất mạnh, cứ mỗi khi ta muôn nhớ lại những âm thanh, tiếng nói, giọng cười, v.v... mà nó đã thâu thanh trong lúc đương thời, của ta và ở chung quanh ta.

II ● Đối với hiện tại. Nó có thể tiếp nhận hình ảnh xảy ra cách nơi ta đang ở hàng 1000, 10.000 cây số, (ở Pháp, ở Mỹ, ở Congo chẳng hạn) một khi hình ảnh đó có liên can mật thiết đến tinh thần, và linh hồn của ta. Hiện tượng này gọi là *télépathie*, thần giao cách cảm.

Thí dụ : một người mẹ có một người con trai độc nhất. Hai mẹ con rất thương yêu nhau. Người con trai phải đi quân dịch và ra trận, đi hành quân ở rừng núi xa xôi, cách nhà 1000 cây số chẳng hạn. Mẹ ở nhà nhớ con, cứ khóc hoài. Mẹ 1000 cây số chẳng hạn. Mẹ hằng ngày và nhắc đến Con ở tiền tuyến cũng thương nhớ Mẹ hằng ngày và nhắc đến Mẹ luôn. Nếu rủi ro người con bị đạn chét trong lúc đang nghỉ thương Mẹ, thì ngay trong giây phút đó, người Mẹ ở nhà cũng tự nhiên linh cảm cái chết Đau đớn của người con. Bà có thể nắm chiêm bao thấy con hiện hồn về báo hung tin, hoặc có thể ngay trong lúc đang làm việc nhà, giữa ban ngày, thấy hình ảnh người con hiện về, đứng trước mặt Mẹ, tay chỉ nơi vết ứn từ thương trên thân thể của mình. Sự thực thì hình ảnh đó không phải là hình ảnh thật của người con. Theo ta mê-tín. Theo Khoa-học, đó chính là cái thần-giao cách cảm in đậm vào trí-óc của người Mẹ, khiến cho người Mẹ tưởng-tượng như thấy thiệt ở trước mắt vậy.

III ● Đối với vị lai :

Trí-óc của ta còn có thể thu nhận được những hình ảnh ngoại-cảnh sẽ xảy ra từ hiện-tại đến vị-lai, mà có liên-can mật-thiết với nội-tâm. Khoa-học gọi là *instinct*, linh-tinh. Nếu ta có linh-tinh mạnh, un instinct très accentué (Nhà triết-học Pháp Bergson có phát-minh nhiều về các khía-cạnh của Linh-

tinh), ta có thể thấy trước trong trí óc một vài sự-khiển sẽ xảy ra trong đời ta, hoặc chung quanh ta, nội chiêu tối hôm đó, hay là hai ngày sau, mười ngày, một trăm ngày, một năm, mười năm, ba chục năm, năm chục năm... sau, xa hay gần tùy theo sức mạnh (*la force, l'acuité*) của *l'Instinct*, Linh-tinh.

Tôi sẽ trở lại vấn đề này trong một dịp khác, thành một bài riêng.

— 18-11 — Canh-thìn = 16-12-1940, ngày Thứ Hai.

22-6 — Nhâm-thìn = 12-8-1952, ngày Thứ Ba.

(Năm nầy nhuận tháng 5)

* **Em Trương-Quang-Huế.** Trung-học Kiều-Máu, Huế
Đã gửi biếu em hai sô Phò-Thông em thiều.
Em khỏi gửi bưu phiêu.

● **Bạn Nguyễn-ngọc-Tường,** KBC. 4100
Địa chỉ Bác sĩ Hoàng-mộng-Lương
98 Võ Tánh, Saigon

* **Cô Anh-Thúr.** Võ Tánh, Saigon

Nếu cô sắp qua Paris để tiếp-tục việc học và muôn có một địa-chi đứng-dắn để cô viết thư nhờ mọi chí-dẫn cẩn thận lúc đầu, thì cô có thể biên thư hỏi :

Mr. Nguyễn-văn-Còn
Service des Etudes Pédagogiques
Ministère de l'Education Nationale
110 rue de Grenelle
Paris (France)

● **Bạn Lê-vinh-Thời,** Ninh-Hòa

— 17-3 — âm-lịch, năm Mậu-Tý tức là ngày 25-4 dương lịch, năm 1948.

— 2-1-1952 = 6 tháng Chạp năm Tân Mão.

ĐÁP BẢN BỐN PHƯƠNG

● Cô H. T. V. — Phú-Vinh.

Rất tiếc không chụp ảnh. Anh cũ không còn. Mô-Ho
Nước Mắt chưa ra được. Khi nào ra, sẽ có bán ở Vinh-
Bình. « Hoang Vu » và « Hai Thiêng Liêng » đã hết. Thành
thật cảm ơn thư của cô đê ngày 18-4.

+ Ông Võ-Hiệp-Chung. Bạc-Liêu

16-11 Canh Dần = 24-12-1950.

● Ông Trần-vũ-Cầu Saigon. Thành thật xin lỗi ông về
chỗ sơ sót của một nhân viên ty phát hành. Xin ông cho biết
địa chỉ, để chúng tôi cho người mang đèn ông sò báo 148
mà ông thiếu.

Thành thật cảm ơn ông.

• *

● LAN-BÌNH trả lời :

Thiếu-úy Huỳnh-quang-Vinh (Hội-An)

Trước hết tôi xin thành thật cảm ơn ông về nhã ý đã đọc
và nói đến bài « T.D. và A.H của P.G. ở V.N ».

Tuy vậy, rất mong được ông xem lại thêm lần nữa, vì
trong đó, tôi đã ghi chú đủ mọi xuất xứ cần thiết. Riêng đoạn
ông hỏi, xin hãy giờ tờ Missi số đó, năm đó, tháng đó, sẽ tìm
ngay được câu trả lời vô tư. Vâng, câu trả lời vô tư.

Chào thông cảm

L.B.

* Anh Nguyễn văn Cồn. Paris

Tôi đã nhận được thư anh hứa sẽ mua thuốc gửi về cho
tôi. Cám ơn lòng tốt của anh đối với bạn. Tôi kệ như đi
bình-phục và thầy khỏi cần uống thuốc nữa, nên không cần
lầm rộn anh thêm. Ta cứ đọc nhau ở Phô-Thông cũng như
đã viết thư cho nhau rồi.

Thân mến,

THIẾU-SON

GLUCOCÉ
TÉVÉTÉ
KẸO SINH TỐ
CHỐNG MỆT-MỎI THỂ XÁC và TRẮC
NGỪA NHIỄM ĐỘC VI-TRÙNG
CÓ BẢN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY và TIỆM THUẨU-DƯỢC

ĐÓN ĐỌC

THÁNG NĂM SÀU

THƠ
PHƯƠNG - DUYÊN

MỖI SÁNG CHỦ NHẬT

TÌM ĐỌC

Tuần báo « ĐẤT MỚI »

VĂN NGHỆ, SƯU TẦM, GIẢI TRÍ, THỂ THAO

do SONG THI và TẤN QUỲNH

chủ trương biên tập

12 trang lớn — giá 5 đồng

đón đọc :

• HOA NẮNG

TẠP-CHÍ ĐẶT LẠI CĂN NGUYÊN TƯ-TƯỞNG ĐÔNG TÂY

phụ trách mỹ-thuật : họa sĩ VĨNH ĂN

thư ký tòa soạn : cô PHƯƠNG ANH

chủ trương biên tập : NGUYỄN THÁI
và PHẠM CÔNG THIỆN

Phát hành trong tháng 5, với sự cộng tác của những người
ở Paris qua các bài :

- Đánh giá tư-tưởng phá-sản của Arthur Koestler
- Đánh giá thần học phá-sản của Albert Schweitzer
- Đánh giá sự học-vấn phá-sản của Nguyễn văn Trung
(phê-bình luận án tiến-sĩ triết-học)
- Bất tạo động của tư-tưởng
- Đặt lại nguyên-thể của chính-trị
- Triết-lý của Việt-Nam và cho nhân-loại kề từ
10 năm sau
- Trời tháng Tư (tiểu thuyết)
- Mặt trời đầu hạ (tiểu thuyết)
- và nhiều truyện ngắn, thơ, kịch khác...

Thư từ bài vở xin gửi về : Cô PHƯƠNG-ANH 8, rue Guy de la
Brosse PARIS 5^e (France).

CÁC BẠN MUỐN TÌM HIỂU GIÁO LÝ ĐỨC PHẬT, SINH
HOẠT CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT
Ở MIỀN TRUNG

Hãy tìm đọc :

LIÊN HOA *nguyệt san*

Tòa soạn : 66 đường Chi Lăng — Hộp thư 24 Hué



Cần Đến kinh kỳ, Bàn hòn dã dượi, hay là đang
Lối Công Hoàn « ÔNG TIỀN ». Hồi các iệm huốc Hoa-Việt
Saigon 228! Lê-hánh-Tôn. Nhà thuốc « Ông Tiên »| Phú-Lâm Cholon
K.N. BYT. số 1 — 9-5-63

Phong Ngứa, Ghẻ chốc, lở lót, gãi tới đâu lan tới đó
không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà
kết. uống Giải Phong Sát-Độc-Hoàn « ÔNG TIỀN »
30 năm sáng lập. Hồi các iệm thuốc Hoa-Việt.
Nhà thuốc Ông Tiên Phú-Lâm Cholon (K.N. BYT. số 3 — 9-5-63)

NGUỒN VUI — SỨC KHỎE

của mọi người và
trong mọi gia - đình



NUỐC NGỌT CỘN CỐP Ở ĐÂU
BẤY LÀ KHỎE MẠNH, SONG LÂU YÊU ĐỜI

LE SECOURS

Công - Ty Bảo-Hiểm và tái Bảo-Hiểm những
tai nạn, hỏa-hoạn, hàng-hóa trộm cắp và tất cả các rủi ro.

Trụ sở chính :

30 - 32, đường Laffite — Paris (9ème)

Chi-Cuộc Viễn-Đông

16, đại - lộ Nguyễn - Huệ — Saigon

Điện-thoại : 20.461

- Bồi thường mau lẹ
- Nghi thức giản tiện

Khi hữu sự hãy hỏi thăm liền chó ngăn ngại. Mọi sự
dễ dãi và tiếp rước niềm nở sẽ dành cho khách bảo-hiểm.

Nhà hàng ĐẠI - LA - THIÊN

Điện thoại số 36.893

31-33 Đường Lân-Ông CHOLON

- Đặc-biệt các món ăn Tiềng
- Sạch-sẽ, vệ-sinh và ngon lành
- Bếp khéo, bồi giỏi và lè phép
- Có máy điều hòa không-khí

Ở lầu 3 lộ-thiên có không-khí thiêng-nhất
trong một khung cảnh huy-hoàng diêm-ảo



K.N số 260 ngày 20-6-63

KINH-LÝ VĂN - PHÒNG

110, dã 116 Nguyễn-Huệ — Saigon
Điện-thoại 23. 187



Phạm-văn-Lang

Giám-Định Trắc-địa-sư
Géomètre — Expert

373. Phan-thanh-Giản

SAIGON

KD số 1677 ngày 5-7-66

Giấy phép số 292 CDVITT/NĐ ngày 9-10-1961
Quản nhiệm : NGUYỄN-VŨ
In tại THU LÂM ÁN THU QUÁN
231-233, Phạm-Ngũ-Lão — Saigon