

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiếu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

PHÔ THÔNG

Tạp chí Văn Hóa ra ngày 1 và 15

Giám đốc : NGUYỄN - VỸ

172

15 - 5 - 1966



PHÔ-THÔNG

TẠP - CHÍ

GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM
CHỐ BIỂN VĂN HÓA ĐÔNG TÂY KIM CỘ

Giám-đốc, Chủ-bút : Nguyễn - Vy

Tòa-soạn : 231, đường Phạm-Ngũ-Lão, Sài-gòn — Đ.T. 25.861

NĂM THỨ VIII ★ số 172 ★ 15-5-1966

1.— Hoa.. hoa... (thơ)	Nguyễn.Vy	5 — 6
2.— Thư gửi anh Nguyễn-văn-Cồn	Nguyễn.Vy	7 — 9
3.— Phê bình nhán vật hiện đại : Lyndon Johnson	Thiếu-Sơn	10 — 15
4.— Đốc Ngữ, người chiến sĩ sông Đà	Phạm.văn-Sơn	16 — 21
5.— Mưa đêm (thơ)	Thùy dương Tử	22
6.— Xuôi dòng (truyện)	Hoàng Thắng	23 — 33
7.— Tại sao Hoa Kỳ cứ viện trợ mà cứ bị chống đối	Trịnh văn Tiến	34 — 42
8.— Cao nguyên, thời em (thơ)	Đào-Thanh	43
9.— Tháp Chàm Bình Định.	Trần-nhâm-Thân	44 — 55
10.— Thần thoại Hy-Lạp	Đàm-quang-Thiện	56 — 60
11.— Quê hương tôi S.O.S (thơ)	Bùi-trình-Tâm	61
12.— Danh từ lăng mạn trong văn chương V.N.	Đông Tùng	62 — 71
13.— Cái chết của một người đàn ông (truyện)	Hoàng Hải Thủy	72 — 78

14.— Tuần, chàng trai nước Việt	Nguyễn-Vỹ	79 — 83
15.— Tháng kỷ niệm (thơ)	Phương Duyên	84
16.— Đè mua vòng hoa (truyện dịch)	Nhã Diên	85 — 89
17.— Cảnh hoa vô chủ (doản văn)	Thùy-Linh	90 — 92
18.— Những người dân bà lồng danh :		
Messaline	Tân-Phong	93 — 98
19.— Phố Thông vòng quanh thế giới	Tín-Khanh	99 — 103
20.— Lối nhịp (thơ)	Lê-ngọc-Tuân	104
21.— Người con gái kẻ chăn cừu (truyện dịch).	Nguyễn-kim-Phương	105 — 107
22.— Đọc thơ Thế Lữ.	Trần-tuân-Kiệt	108 — 112
23.— Triết học y lý Đông Phương.	Nguyễn-khoa-Huân	113 — 120
24.— Nhớ sông cầu (thơ).	Triệu-vân-Tử	121
25.— Xuân này hỏi em (thơ)	Trí-Tường	122
26.— Bạn đọc viết.	P.T.	123
27.— Đáp bạn bốn phương.	Điệu-Huyền	124 — 130



- * Chứng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về những bài lai cảo của ban đọc, (theo thề-lệ chung của các tạp-chi quốc-tế).
 - * Bài lai cảo không đăng, không trả lại.
 - * Các sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiện trích đăng những bài trong tạp-chi PHỐ-THÔNG, nhưng yêu-cầu đề rõ xuất-xứ : « Trích tạp-chi PHỐ-THÔNG » và đừng viết tắt.
 - * Cấm trích, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoai-quốc mà không xin phép.
 - * Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.
- Copyright by PHỐ THÔNG, printed in Việt-Nam.

• Tổng phát hành PHỐ - THÔNG toàn quốc :
ĐỒNG NAI, 270, Đà-Thám — Saigon

• Tổng-phát-hành PHỐ-THÔNG ở Âu-Châu và Phi-châu

• Notre représentant général pour l'Europe et l'Afrique

• Our general agent in Europa & Africa
LONG-HIỆP

13 Rue de la Montagne Ste Genevieve — PARIS V^e
(vente — abonnements — Publicité)

Hoa... Hoa...

MỘT cây rụng hết lá,
cao-vút mơ xanh,
đêm Hè, mộng trắng-xóa,
nghìn hoa nở long-lanh.
Tàng cây xao-xuyến
những nụ kim-cuong,
gió vòn lưu-luyện
rào-rạt trời hương.

TÀ ngòi bén góc
đêm ảo-huyền-ca,
đêm tùng viên ngọc
kết tùng chuỗi hoa.
Một chuỗi hoa,
hai chuỗi hoa,
tay ta lóng lánh
chuỗi hoa, chuỗi hoa,
ta tặng A-di-dà,
ta tặng Shakespeare.

lưu gửi

THƠ ta đêm nay
nở ngập gốc cây,
nghìn sao lồng-lánh
nở ngập tàng cây.
Cây rụng hết lá,
cao-vút mờ xanh,
thơ ta nở trắng xóa
Vườn chùa vắng thanh.

VƯỜN cây không rụng lá,
thơ trắng hòa thơ xanh.
Ta bẻ từng sắc lá,
ta hái từng cánh thơ,
một cánh thơ trắng,
một cánh thơ xanh,
một màu buồn hoang-vắng,
vài giọt sao long-lanh,
ta tặng Quan-thế-âm
ta tặng Omar Khayyâm,

★ NGUYỄN - VỸ
(Tâm-Trí)

PHẠM	CÔNG	THIỆN
------	------	-------

★ NGUYỄN - VỸ

BA N chán cái xã hội mục-nát của Saigon, bỏ qua Mỹ. Chưa đầy một năm, bạn đã chán cái xứ của những nhà « chọc trời » và những tỷ-phú, và bay qua Pháp. Không biết ngày nào bạn sẽ bồ Paris, chạy qua sống với người Congo ?

Bà thư của bạn từ ở Mỹ và ở Pháp gửi về tôi mấy tháng trước và mới đây, tôi có nhận được đủ cả, nhưng chưa phúc đáp. Tại vì dạo này tôi chán viết thư lắm. Tôi chán tất cả mọi việc, từ những tình cảm cá-nhân, phu-phàng, mai-mia, đến tình trạng bi-dát, loạn ly, cuồng-ảo của Đất-Nước, của Xã-hội, của Văn nghệ, của chính-trị, kinh-tế, phụ-nữ, thanh-niên, của đạo-đức, tôn-giáo, của đời mạt-pháp.

Không muốn xuất dương trong lúc này, tôi tìm về bóng Phật, để được đôi chút yên tĩnh thuần khiết cho tâm hồn. Tôi không

thiếu những phương tiện thoát ly khỏi cảnh đói tối của quốc gia, nhưng lý do giữ tối ở lại giữa tai biển đang hăm dọa Vận Ni-roc, là chứng kiến những nhiệt cuồng của máu lửa, những hồi hộp hoang mang của đại đà-sở đồng bào đau khổ, lo âu, mà nhã định tôi không nhúng tay vào các bi kịch gây ra điều linh tang tóc cho Giống Nòi, làm diên-dảo tinh thần của thế hệ.

Tôi tìm về Ánh Đạo thuần túy quang minh, thú thật với bạn, là đề lương tâm đừng bị đẫm máu, lòng không mang thù, trí không nhiễm hận.

Những lời hô hào Đoàn-kết, kêu gọi cứu Quốc, cứu Dân, bây giờ đã trở thành những sáo ngù nhạt phèo, không còn ý - nghĩa thực-tế hăng say như trước nữa. Người ta đang gào thét đấu tranh, căm thù, người ta đang chém giết, thủ tiêu, ám sát, thè lối máu những kẻ thù của tư-tưởng, lao mình vào cuộc thanh toán sinh mạng của đối thủ không đồng quan điểm. Tôn-giáo (Lạy Phật ! Lạy Chúa !), đảng phái, thanh niên, sinh viên, lao động, rục rịch chuẩn bị gây hấn lẫn nhau, cǒ-tình tạo ra không khí loạn cuồng ở hậu-tuyến. Ai cũng thấy rõ cảnh tượng bi thảm ấy hầu như tuyệt vọng. Định mệnh đổi với Dân tộc Việt-Nam mỉa mai tàn nhẫn thật !

Thế nên, xin bạn, cũng như nhiều bạn thân mến của tôi ở Hải-ngoại, đừng « ngạc nhiên » vì sự tôi tìm về bóng Phật, niệm Chú Đại Bi, cầu Kinh Bát-nhã, triệt đè tin tưởng vào giáo lý **thuần túy** và Công đức nhiệm màu của Thích Ca Mâu Ni Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì chỉ có các đẳng Phật, Chúa Thiêng Liêng, và **các bậc Mẹ Lành** của nhân loại đau khổ là có thể cứu Dân tộc Việt-Nam thoát khỏi mê lầm và thù hận tiêu diệt.

Bạn Thiện ơi, tôi tin tưởng và quả quyết rằng các Vị Cứu Thế toàn thiện toàn năng của muôn triệu tín đồ Phật-Giáo và Thiên-Chúa-giáo sẽ ban phép nhiệm màu tạo hoàn cảnh cho chiến tranh Bắc-Nam có thể sớm chấm dứt, cho những vết thương hận thù mau hàn gắn lại.

Có mấy bạn ở Paris và ở Nhật viết thư về khuyên tôi

xuất ngoại. Tôi đã nói lý do giữ tôi ở Quê nhà. Lại cũng có nhiều bạn ở Hải ngoại rất hoang mang, do dự trong ý định hồi hương. Tôi thẳng thắn khuyên các bạn ấy đừng về nếu không cần thiết lắm. Riêng Phạm công Thiện, bạn có về Saigon lúc này chỉ có thể đe ngày hai buổi ngồi tiệm nước ở góc đường Phạm ngũ Lão với dăm bảy bạn trẻ của làng văn thời-đại, nốc vài chai 33, đe rồi say sưa chửi xã hội, chửi loài người, chửi bọn xôi thịt, đầu cơ, chửi lũ bợm, chửi cả ngôi xe hơi Huê-Kỳ, chửi thời Mật-pháp, cho hả cơn cuồng hận, thế thôi !

Chứ lấy gì đe « cứu quốc », còn gì đe « kiến quốc » được nữa đâu, mặc dù bạn là một thiên tài văn nghệ ?

Thân mến chào bạn,

* NGUYỄN - VŨ



PHÔ - THÔNG 172

Đặc biệt PHẬT - ĐẢN



Với sự góp mặt của các nhà văn nhà thơ :
 TÂM TRÍ • DIỆU HUYỀN • NGUYỄN VĂN CỎN • VÕ QUANG YẾN • LAN ĐÌNH • TRỌNG TẤU • NGUYỄN THU MINH • TRẦN TUẤN KIỆT • THANH VIỆT THANH • PHƯƠNG DUYÊN • VŨ MINH THIỀU • THIẾU SƠN • TÂN PHONG v.v...



LYNDON JOHNSON

● THIẾU - SƠN

HÔI còn nhớ. Ông Tống-Thống Ngô-đinh-Diệm, ông Lyndon Johnson còn làm Phó Tống-Thống Mỹ, phụ-tá cho Tống-Thống John Kennedy. Đã có lần ông qua chơi Việt-Nam và đã để lại cho người mình một vài ấn-tượng tốt đẹp. Cùng với Phó Tống-Thống Nguyễn-ngọc-Thơ, ông đã đi thăm chỗ này, chỗ nọ để tìm hiểu

dân-tình. Ông đã làm cho ông Phó-Tống của mình phải kinh-ngạc khi ông đột-ngột chun vô một ngôi nhà lá, bắt tay một bà lão bình-dân, hỏi thăm sức khỏe và công-việc làm ăn của bà rồi có tặng chút đỉnh quà cho bà một cách ân-cần đáo-dé. Ông Phó-Tống của mình vốn là một công-chức nhiễm theo tác-phong phong-khiển của Tống Ngõ nên rất lấy

PHÊ BÌNH NHÂN VẬT HIỆN ĐẠI

làm khó chịu về cử-chỉ của ông Johnson. Báo-chi hồi đó đã không tiếc lời ca-tụng con người lịch-thiệp, bình-dân có tác-phong dân-chủ. Tôi chưa hạ lời phê-bình ông lúc đó vì tôi còn dè-dặt không biết ông thiệt-tinh hay đóng kịch. Nhưng dầu cho ông đóng kịch ra nứa thì cũng phải khen là ông đóng kịch hay, hay hơn những nhà lãnh-đạo của mình hồi đó, chẳng những không biết đóng kịch mà còn có những cử-chỉ hống-hách vung-về, khó chịu và khó thương.

Thinh linh Tống-Thống Kennedy bị ám-sát, ông Johnson lên thế rồi ông ra ứng-cử luôn làm Tống-Thống nước Mỹ. Ông được một số thăm kỷ-lục và ông đã thắng ông Goldwater một cách dễ-dàng. Trong khi tranh-cử thì ông Goldwater thở ra khói, hét ra lửa và tuyên-bố rầm-rĩ là nếu ông đặc-cử thì ông dùng sức

mạnh của Hoa-ky để đè bẹp tất cả những kẻ nào chống đối Hoa-Kỳ, ông sẽ đưa nước ông lên địa vị một bá chủ trong thiên hạ. Trái lại, ông Johnson thì nói toàn những lời êm ái hòa dịu, không phủ nhận sức mạnh của Hoa-Kỳ nhưng sẽ dùng sức mạnh đó để bảo-vệ Hòa-bình cho nhân loại. Ở nước Mỹ chỉ có bọn quân phiệt và bọn tư-bản là hiếu-chiến, vì có chiến tranh mới phát triển kỹ-nghệ chiến tranh và làm giàu cho họ. Nhưng người dân Mỹ lại không thích chiến-tranh, vì chiến tranh sẽ làm hao tốn công quỹ là tiền đóng góp của họ, thuế mà sẽ tăng, sẽ có sự trung binh, bắt lính và bọn thanh niên sẽ phải đóng góp xương máu của mình. Bởi thế nên ứng-cử viên Johnson được coi như một thiên thần của hòa-bình và ông được một số thăm kỷ-lục đưa ông lên làm Tống-thống nước Mỹ, kế tiếp c

Tổng-Thống John Kennedy.

Vậy mà triết học Bertrand Russel, một lão chiến-sĩ Hòa-Bình ở nước Anh lại phê bình ông Lyndon Johnson là « *vị Tổng Thống dở nhứt trong lịch-sử của nước Mỹ* ». Ông Bertrand Russel nói tiếp : « *Tổng Thống Johnson đang thi - hành những điều mà trước đây ông Goldwater chủ - trương. Johnson và Goldwater đều thuộc vào hàng những nhà chánh-trị tư-bản, nhưng Goldwater thì thành thật hơn* ».

Thật ra Johnson và Goldwater là người của hai đảng khác nhau. Một người của đảng Dân-chủ, một người của đảng Cộng-hòa. Đảng Dân-chủ còn có những người như anh em Kennedy, như Fulbright, Mansfield, Morse là những người hay nói tới Hòa-Bình. Nhưng đảng Cộng Hồi thì không hay nói Hòa Bình và hễ mở miệng ra là

dánh, là giết, là thả bom nguyên - tử là chiến-tranh. Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Chính Đảng Cộng-Hòa đã phê bình đảng Dân-Chủ là mỗi khi gây chiến ở đâu đều do Tổng-thống đảng Dân-chủ quyết định. Tổng-thống Roosevelt tham gia đệ-nhi-thế-chiến, Tổng-thống Truman xuống lệnh ném hai trái bom nguyên tử xuống Nhựt-bon và điều khiển cuộc chiến-tranh ở Triều-Tiên, Tổng-thống Johnson tăng cường và theo đuổi cuộc chiến tranh ở VN đều là người đảng Dân-chủ cả. Nhưng khách quan mà nói thì chưa chắc người đảng Cộng-hòa ở vào địa-vị những ông Tổng-thống nói trên lại có thể không làm những việc như những việc của mấy ông nọ. Bởi vì cả hai chính đảng lớn ở bên Mỹ đều không thoát khỏi sự thao-

tung của những nhà tư-bản tài - phiệt họ cần có chiến-tranh để đúc thêm súng, thêm đạn, thêm chiến-xa và máy bay để bán cho nhà nước. Vả lại chính trong bộ máy nhà nước cũng vô số người xuất-thân trong giới tư-bản, có phần hùn với các nhà kỹ-nghệ chiến-tranh. Khi tất cả đều toa rập nhau để nuôi dưỡng chiến-tranh thì ông Tổng-Thống cũng không thể làm trái ý họ được. Ấy là chưa nói chính ông Tổng-Thống cũng có phần hùn trong đó. Chính bởi thế mà ông Bertrand Russel mới ghép cả hai ông Johnson và Goldwater vào nhau mà gọi chung họ là những nhà chánh-trị tư-bản. Và ông còn mỉa mai thêm : « *Nhưng Goldwater thì thành thật hơn* ».

Nhưng trong đảng Dân-chủ không phải không có người thành-thật. Tôi thấy

Ông Humphrey, phó Tổng-Thống Mỹ là một người thành-thật. Ông đã thô-lộ với tuần báo Newsweek những câu này : « *Sao tôi lại thích làm Phó Tổng-Thống với ông Johnson ? Nó nặng-nề hơn tôi trông đợi. Tôi luôn luôn biết tánh-chất cẩn-bản của sự giao-tvä : một hòa-ước mà không được ly-dì... Tôi từng biết rõ những khó-khăn và những cơ-hội làm việc với Tổng-Thống. Tôi đi với cặp mắt mở rộng và tôi không bao giờ ân-hận về việc đó.* » Báo Newsweek viết thêm : « *Theo ông Humphrey thì nhiệm-vụ khó-khăn nhứt trong sự giao-tvä giữa ông và Tổng-Thống là phải đóng cho đúng vai trò của mình dưới một vị Tổng-Thống mạnh, một mặt phải hành-động tự-do... Nó cảm thấy chua-chát như trường-hop xảy ra cho hai anh em khi một người trở nên tu-si.* »

Ông Humphrey đã làm

PHÊ BÌNH NHÂN VẬT HIỆN ĐẠI

dày, dù, nhiệm-vụ của mình do Tông-thống Johnson ủy thác. Ông đã đi khắp cùng thế giới để lôi kéo đồng minh tiếp tay cho Mỹ trong cuộc chiến-tranh ở Việt-Nam. Nhưng cũng có lúc ông muốn hành động tự do, cũng có lúc ông muốn trở nên tu-sĩ. Và những lúc đó ông đã thành thật với ông, thành thật với mọi người và đã nói : « Chỉ có Trời mới lật ngược được tình thế ở trong quốc gia phiền toái này... Tôi tin chắc rằng người Mỹ sẵn sàng thực hiện những ý-nghĩ mới mẻ, thẳng-thắn nhứt về Á-châu, một vùng trên thế giới mà chúng ta từng nói là chúng ta dốt nát một cách thậm tệ ».

Ông Humphrey đã thẳng-thắn nhìn nhân là người Mỹ đã dốt nát một cách thậm tệ về vấn đề Á-châu nói chung và Việt Nam nói riêng. Lúc này ông đã bỏ hẳn được đầu óc tư-bản của ông

và nhìn thẳng vào vấn-dề với con mắt của một người tự-do và với trái tim của một nhà tu-sĩ.

Thật ra không phải khi không mà ông lột bỏ được những ảnh-hưởng nặng-nề của chế độ tư-bản. Chính những phong-trào phản-chiến một ngày một sâu rộng ở khắp nơi trên đất Mỹ, chính dư-luận thế-giới một ngày một gắt-gao đối với chánh-sách Mỹ ở Việt-Nam, chính những phong-trào nhân-dân ở vùng quốc-gia Việt-Nam tranh-dấu đòi hòa-bình đã giúp cho ông Humphrey thấy rõ sự thật và đã nói ra sự thật.

Ở địa-vị ông Humphrey thật khó mà nói ra sự thật vì ông đã ký với Tông-Thống Johnson một « giao-kèo mà không được ly-dị » như ông đã nói.

Nhưng ở địa-vị khác thì dễ hơn như địa-vị một thượng

nghị-sĩ hay địa-vị một nhà báo.

Nhà báo Walter Lippmann từ lâu vẫn chống-đối chánh-sách của Mỹ ở Việt-Nam lại mời lên tiếng công-kích Mỹ chậm-chạp, lạc-hậu không theo kịp trào-lưu của thế-giới. Ông nói rằng thế-giới đã biến-chuyển rất nhiều từ sau thế-chiến thứ hai tới giờ. Năm nay là năm 1966 mà Mỹ còn áp-dụng một chánh-sách được áp-dụng từ những năm 1949-50. Và như thế tránh sao khỏi thất-bại được.

Thượng-nghị-sĩ Fulbright đã thẳng vào vấn-dề và nói : « Vấn-dề Việt-Nam còn có vấn đề danh-dự và uy-tín đối với Hoa-Kỳ nhưng nếu như vậy là bởi vì Hoa-Kỳ đã lao mình vào một cuộc chiến-tranh mà không chú ý tới điểm pháp-lý của các hành động của mình ».

Ông còn nói : « Lòng quảng đại phù hợp với một đại cường-quốc như Hoa-Kỳ hơn là chủ trương gây hấn

chỉ là dấu hiệu của một sự yếu đuối ».

Ta nên nhớ rằng Thượng-nghị-sĩ Fulbright là chủ-tịch ủy-ban ngoại-giao của Thượng-viện. Lời nói của ông có một sức mạnh đáng kể đối với Tông-thống Johnson là đồng-chí của ông.

Những áp-lực trên này cùng với áp-lực của nhân dân Mỹ và dư-luận thế-giới dù sức chống lại với áp lực của phe tư-bản và sẽ giúp cho Tông-thống Johnson giải-quyet vấn-dề Việt-Nam một cách hợp-tinh, hợp lý để cứu vãn danh-dự cho nước Mỹ, cho đảng Dân-chủ và chính phủ bản thân ông.

Nhà bác học Bertrand Russell tuy có nặng lời với Tông-Thống Johnson nhưng ông cũng đã thấy rõ sự khó-khăn của ông ở địa-vị một nhà chánh-trị tư-bản. Hơn nữa, ông lại là Tông-Thống của một nước đại tư-bản.

người chiến - sĩ sông Đà 75 năm về trước

ĐỐC NGŨ

PHẠM - VĂN - SƠN

(tiếp theo P.T. 170 và hết)

NHƯ ta thấy trong chiến dịch thứ nhất của Thực dân Pháp phát động vào năm 1891 để bình định nghĩa quân Đốc Ngũ và Đề Kiều có thề coi như thất bại.

Binh đoàn của quan tư Geil phải rút về Sơn-tây mặc cho nghĩa quân thả sức tung hoành. Binh đoàn của Bergougnoux sau một hồi càn quét lùng tung các vùng bùn này sông Thao qua bên kia sông Chảy cũng chẳng diệt trừ được các cánh quân ái-quốc. Tình trạng ứng-thối của triền Tây Nam và Tây-Bắc Lạc-Lỳ vẫn nguyên vẹn dưới con mắt của họ « Bạch quý ». Đã vậy, tình hình các tỉnh Trung-châu về phía Đông-Nam và Trung-du Bắc-Kỳ cũng nghiêm trọng không kém. Thực dân rất ruột vì chiến tranh vẫn lai rai, cuộc bình định vẫn thất bại nên đã áp-lực tận pháp

ĐỐC NGŨ

vừa với kháng-chiến vừa với nhân dân mà chúng thấy luôn luôn có sự ủng-hộ tích-cực phong trào chống Pháp.

Chẳng những chúng thẳng tay chém giết, chúng còn bắt buộc bọn quan lại dưới quyền họ sát lương dân, do đó bọn Hoàng-cao-Khai và Lê Hoan mỗi ngày xách hàng chuỗi đầu người về nộp quan Tây để lấy diêm. Đầu ấy của nghĩa quân một phần, của các tiểu phu, của dân làm gỗ, của lái buôn các duyên-giang cũng không ít tại các vùng chúng đang mở các cuộc hành quân rộng lớn.

Lanessan trong thời làm Toàn quyền ở Đông-dương đã viết trong cuốn « Histoire militaire de l'IC » trang 30 rằng quân viễn xâm Pháp có tới hàng vạn ở Bắc-Kỳ để lo việc đánh dẹp. Quân đội này đã tàn sát nhân dân dữ dội hết súc và đốt phá vô số xóm làng. Ngày một huyện gần Hà-Nội, các cảnh binh của Pháp chia thành nhiều đội đã dùng lưỡi lê đâm dân chúng kề cả đàn bà, con nít tới 75 người trong nửa tháng, chỉ vì không chi-diêm cho chúng hay không biết chi-diêm

khi quân khởi nghĩa băng qua vùng họ ở.

Đó là một chánh sách khủng bố, một chánh sách vũ lực luôn luôn xen kẽ với chánh sách vô-về, xoa vuốt để làm suy giảm tinh thần ái-quốc của quân dân ta, nhưng trong giai đoạn này chúng vẫn chẳng lagem được những kết quả mong muốn.

Ngoài Hưng-hoa, Sơn-tây, Phú-thọ, các tỉnh Vĩnh-yên, Bắc-giang, Quảng-yên, Đông-triều cũng sặc mùi súng đạn.

Năm 1892, chiến dịch sông Đà lại tiếp tục vào đầu năm. Dịch nhận rằng :

« Cả vùng đất gần chợ Bờ, Sơn-tây, Hưng-hoa, Yên-bái đều càng ngày càng rối loạn. Các lãnh-tụ Đề Kiều, Đốc Ngũ là chúa tể tuyệt đối của những vùng này; lực lượng của họ, sự táo bạo của họ mỗi ngày một tăng lên vì chúng ta không thể nào trong một lúc mà đủ quân giải ra ở tất cả mọi địa phương của xứ Bắc-Kỳ... trái lại, chúng ta lại phải tập-trung ở một vùng nào đó thôi, còn ở các vùng khác thì chỉ đóng đồn bốt (Histoire

militaire de l'I.C, trang, 41 quyển 2)

Triều dịp này Đốc Ngữ tiêu diệt đồn Yên-lâng lần thứ hai. Vào ngày 5 tháng 2 - 1892, bọn Pháp đang ăn cơm tối thì 300 nghĩa quân đã lặng lẽ xé rào tiến vào đồn từ bốn phía. Lính canh gác bị dâng chết; quan ba Pouligo bị giết trong khi y chưa kịp trở tay. Từng loạt đạn bay từ các cửa sổ vào trong. Bọn quân nhân Pháp (những kẻ sống sót) thất thần phải chạy bán mạng ra ngoài, băng rừng trồ sang Tu-vú.

Nghĩa quân lấy được 50 tay súng và 35.000 viên đạn. Xét ra lối dột kích này là món sở-trường của nghĩa quân và với số vài đại đội chuyên lối đánh kỳ tập, thực lực của nghĩa quân đã đủ cho đối phương tang đớm kinh hồn.

Lúc này địch đang đóng đại quân ở Yên Thế (Bắc Giang) và vì đồn Yên lâng hai lần thất thủ, địch phải cử quan tư Beaujeux đem một tiểu đoàn về Hà nội cho được trang bị đầy đủ rồi đưa lên xây dựng lại đồn Yên-lâng. Chưa đủ! Địch còn lấy thêm 500 quân từ thương lưu sông Hồng về

Hưng-hóa và 540 tên quân khác từ Yên-thế do quan năm Boilene điều khiển (cộng tất cả là 1600 quân) tới sông Đà để mở một chiến-dịch đại quy mô thứ hai. Từ ven sông vào trong rừng núi.

Tại đây, nghĩa quân làm các công sự để có những chỗ ăn nấp tạm thời. Họ không dùng xóm làng làm chỗ lui tới e có hại cho đồng bào.

Địch tiến tới thì từ các bụi quân du-kích bắn tỉa từng tên, từng toán. Đó là khi chúng xông vào các ven rừng một khi thấy có khói lửa và bóng người qua lại sau các lùm cây. Chúng kéo đến các xóm ruộng thì nghĩa quân đã rút khỏi và tại các thôn xã chúng cũng không thấy dân chúng đâu cả. Quanh quần ở đây ít hôm, địch không hành động được và luôn luôn bị các đoàn quân ma đội-kích, khi ăn khi hiện, chúng mỗi mệt tinh thần phải rút về Hà-nội nghiên cứu lại sách lược.

Tại Hưng-hóa, để đối phó với các đạo quân cần quét, nghĩa-quân đánh mạnh ở bên kia sông từ Việt-Trì lên đến phủ Thanh-ba và Lâm-thao (Phú-thọ).

Nghĩa-quân ngày 4-3 tháng 8 ở Jang Nam-phù hạ được nhiều đòn nhỏ của giặc.

Quan ba địch là Bataille phải rút về đồn chính là đồn Việt-Trì.

Ở Vĩnh-Yên khi ấy địch cũng bị quân của Đốc Khoát chặn đánh từ Liêu-sơn qua Việt-trì. Lúc này Đốc Khoát thay Lãnh Giang. Tàu của địch trên con thiết lộ này bị phá không đi lại nổi. Quan ba Ganeval xục-xạo khắp nơi, đâu đâu dân chúng cũng không chịu chỉ bảo vết tích của các toán quân bí-mật. Chúng đã phải phàn nàn trong bản báo cáo về Bộ chỉ-huy:

« *Dân trong vùng hoàn toàn trung thành với kẻ cướp nên họ không cho ta một tin tức gì... » (1)*

*
Vì thế lực của nghĩa-quân Đốc Ngữ mạnh quá, Pháp phải lấy Hưng-hóa làm Hành dinh của khu quân sự số 4 (tức khu Tây-bắc Bắc-kỳ). Trước đây Hưng-hóa, Chợ-bờ chưa được đặt làm khu quân sự, nay xét địa phương này mỗi ngày thêm nghiêm trọng, địch phải gia-nhập cả vùng sông Đà vào khu này, đem quan năm Pennequin đến cầm quyền Tư-lệnh.

Pennequin là một võ tướng rất lợi hại. Y đã thông thạo chiến-trường ở đây, lại còn có nhiều thủ đoạn chính-trị sâu sắc. Thấy nghĩa-quân Đốc Ngữ gồm cả Kinh-lân Thương (vùng hạ-lưu sông Đà là vùng của đồng-bào Mường) y liền tìm cách chia rẽ.

Tháng ba năm 1892 Đốc-Ngữ đóng quân ở Trung Bằng-la. Pennequin cử 2 đạo quân tới bao vây nhưng giặc vào đến nơi thì Đốc Ngữ đã chuyền quân đi chỗ khác. Địch phải rút về Hưng-hóa và Trại Hút để sửa đổi kế-hoạch. Lần này địch tung ra nhiều đạo quân đông đảo làm cuộc phong tỏa lớn hơn trước nhiều khiến nghĩa-quân không ra thoát khỏi vùng sông Đà và sông Thao. Con đường từ Văn-Bàn qua phía Nam Sơn-la cũng bị đóng nứt. Nghĩa quân đã như lọt vào cái túi và địch cứ thắt dần miếng túi nhở ở thế quân số quá phong phú. Đồng thời địch lợi dụng triết để cơ hội các đường ngang lối tắt bị vét hết trên khắp chiến trường hầu triệt lương của nghĩa quân, Đốc

(1) *Histoire militaire de l'I.C*
trang 43 — quyển 2

Ngũ liền mở một huyệt lật cùng quân bắn bộ vượt sang hữu ngạn sông Hồng đóng tại Mộc-hạ giữa Vạn-yên và Suối Rút.

Pennequin cho quân truy kích ráo riết. Đốc Ngũ rút qua sông Mã lấy núi rừng Thanh-hoa làm chỗ tránh né, lập căn cứ mới ở La-Hán chờ giặc tới.

Binh đội của thực dân ở đây có một số cộng với dám quân mới (của Pennequin) từ quân khu 4 đến cũng mở cuộc bao vây nghĩa quân ở đây như thường lệ.

Tháng 5-1892 địch dùng thế gọng kềm, nghĩa quân chống trả kịch liệt khiến địch phải tòn thất nặng và lui quân. Trong số quân địch bị giết có quan hai Huas; trong số bị trọng thương có Oppenheim là tên Tòng chỉ huy địch ở Thanh-hoa.

Quan năm Pennequin thay chiến lược để phục thù. Y kéo quân ngược sông Mã, tập trung lực lượng ở La Hán không cho nghĩa quân nghỉ ngơi. Đốc Ngũ rút vào miền Thượng-du Thanh-hoa rồi quay về Thượng-lưu sông Mô, lấy đường chạy sang sông Đà, sông Thao là những cứ-diểm cũ. Tại đây

quân của Ngũ rất thông thạo địa hình địa vật, có sẵn các nguồn binh lương.

Ngày 28-5 ông về đến Châu Thanh-son (Phú-thọ) đặt bàn-doanh ở Khả-Cựu, chia quân đi các làng bảo-vệ mùa màng cho dân, vào tháng 5 năm ấy suốt dọc con sông Đà. Lúc này thời tiết đã thay đổi, nước bắt đầu lớn, mưa bắt đầu đồ, địch phải đình chỉ các cuộc hành-quân. Đốc Ngũ cũng nhân dịp này chỉnh đốn lại hàng ngũ.

Càng thấy các cuộc giao phong khó chấm dứt được cuộc khởi-nghĩa, địch xoay qua chính sách chia rẽ chủng tộc và dùng nội-gian. Chúng bỏ tiền và lấy danh lợi vừa đe chiêu hàng người chiến-sĩ sông Đà, nhưng vô hiệu, đồng thời bí-mật quăng vào nội bộ nghĩa quân một số đầu trâu mặt ngựa quen tối mắt về vàng bạc. Chúng dụ dỗ được một vài lính-tù người Mường làm tay chân và chí-diểm. Bọn này liền phản tuyên truyền cuộc khởi nghĩa, khiến Kinh, Thượng xa dần nhau, nghi ngờ nhau và hoang mang trước thời cuộc. Rủi nứa

là sau các cuộc xung-sát từ chợ Bờ sang Thanh-hoa, nghĩa-quân đã mỏi mệt lại đau ốm khá nhiều, Đốc Ngũ phải gửi một số về đồng bằng đề nghỉ ngơi và chữa cháy. Số quân vắng mặt chưa kịp bồi sung bằng số quân mới. Bọn gián điệp liền lợi dụng ngay dịp tốt duy nhất này đã thành công trong việc ám sát Đốc Ngũ cùng chừng mười tên tùy tướng dưới quyền vào ngày 7-8-1893 tại Khả-Cựu.

Nghĩa quân mất chủ tướng như mất đầu nhưng vẫn cố kháng cự trong hai tháng 9 và tháng 10 là những tháng chót địch ra công quét nốt lực lượng kháng chiến tại sông Đà, vùng Hưng-Hóa, Cố-Khê và Thanh-Son, Đội

Đức, Quản-Chur, Đốc-Dung tuy vẫn hăng hái nối tiếp tinh thần anh dũng của Chủ-tướng nhưng thực lực bây giờ đã suy giảm quá nhiều. Lại không may thêm nữa cho Kháng Chiến Việt-Nam trong giai đoạn này, lực lượng sông Đà sắp tàn thì tại Thanh-hoa ông Nghè Tống-duy-Tân đang vận động đồng bào Mường Thanh-hoa và Hòa-bình nòi lên thì bị giặc bắt và giết vào ngày 9 tháng 10 1893. Thế là từ xa đến gần trong địa hạt Tây-Bắc và Tây-Nam Bắc-kỳ phong trào cứu-quốc chìm dần vào bóng tối nhưng các liệt-sĩ như Đốc Ngũ và Tống-duy Tân tên tuổi sáng ngời mỗi ngày trên Lịch-sử và bất tử với thời gian.



CHIM SỦA NHƯ CHÓ

Anh Jovanlouglitch, người xứ Nam-tư là một tay nuôi chim sành nghề. Nhà anh nuôi nhiều chim đến nỗi hàng xóm la trời như bông, nhất là suốt ngày phải nghe cu và bồ câu « gù » nhau, nghe buồn đến chết được.

Thông cảm với hàng xóm, anh ta gởi bọn tiều yêu nầy đi chỗ khác, chỉ giữ lại hai con nhồng, nhưng lại hai con nhồng đặc biệt nhất thế giới. Chúng sủa như chó vạy. Mỗi lần chúng sủa, mấy chú chó thật ở lảng giềng sủa theo, rồi lần lần lôi cuốn hết cả chó trong lảng sủa.. dậy cả lảng nước.

Và lần này nữa, hàng xóm lại la trời như bông...

THÙY DƯƠNG TÚ

mưa đêm

Con dế kêu
buồn đêm vắng
con dế gọi
buồn đêm mưa

hoang

Rơi một cánh chim
buổi chiều lết nắng
thoảng một bóng người
đêm tối đồng hoang

hết

lên đàn,
đàn đứt
yêu nàng
nàng đi.

lên

mình đi non nước về đâu
mà đêm đưa tiễn không sầu tiễn đưa
mù sương rất lạnh đêm vừa
nèo lên chiến tuyến gió mưa giăng buồn.



XUÔI DÒNG

Truyện ngắn
● HOÀNG - THẮNG

TÔI nằm trắn trọc trên
chiếc giường nệm có
phủ drap màu hồng
nhạt từ chiều tối giờ.
Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?
Chiếc đèn ống gắn trên
tường đã được bật sáng cũng
đã lâu. Chắc ngoài bầy giờ
rồi. Như thế là tôi đã nằm
tới bốn tiếng đồng hồ liền.

Không có một cuốn tiểu
thuyết để đọc. Không có tờ
một tờ báo để coi, dù là tờ
báo cũ. Năm đó để nhìn
đinh mùng, chiếc mùng trắng
đã ngã màu vàng. Và ngửi
mùi hôi từ dưới tấm drap —
tự chiếc nệm bồng - bốc lên
nhiều lúc làm tôi muỗi ối.
Chỗ nằm của tôi đây! Chỗ

năm này đâu có xa xôi gì với thời gian. Chỉ mới chừng hai tuần lễ thôi mà tôi tưởng như mình đã sống ở nơi đây hằng hai thế kỷ rồi. Hai thế kỷ là bao nhiêu năm nhỉ ? Ồ hai trăm năm. Hồi nhỏ đi học, cô giáo giảng, một trăm năm là một thế kỷ mà.

Hai thế kỷ, hai trăm năm. Mới hai tuần lễ mà coi như hai thế kỷ, thiệt là xạo, nhưng tôi vẫn có cảm tưởng như vậy.

Tại sao tôi lại nằm ở đây nhỉ ? Ủ, tại sao mình lại nằm ở đây ? Đây là đâu ! Để tôi nghĩ lại xem nào. Lúc này tôi chẳng muốn nghĩ gì hết. Tôi buông mặc. Tôi coi tôi như một đứa con gái không có hôn, Không có óc. Không có trí khôn. Mù đặc.

Nghĩ gì bây giờ ? À, nếu người khác hỏi tôi đây là đâu, tôi sẽ nhếch miệng, mỉa mai trả lời một cách

rất là chua chát chõ này là chõ nào. Nhưng với tôi, tôi muốn quên hết. Tôi sợ phải nghĩ tới nó.

Nhưng chiều nay, năm mươi đến mỗi lung, đến tè cả mông, mà không nghe thấy có tiếng gọi cửa, tôi khổ tâm hết sức. Không phải tôi ham muốn được nghe một tiếng gọi cửa, bởi mỗi lần có tiếng cảnh cách như vậy là mỗi lần tôi phải sửa soạn một nụ cười, một ánh mắt. Nhưng năm mươi mà không có gì lạ cả thì tôi lại như muốn điên lên. Đầu phải là tôi ham muốn. Nhưng...

Tại sao tôi lại ở đây ? Mùi hôi hám từ chiếc nệm bốc lên làm tôi tởm quá. Bao nhiêu lần nhơ bẩn bám vào đó rồi ! Vậy mà tôi phải chịu đựng. Chịu ngửi nó.

Kể ra lúc đầu tiên, khi bước chân vào đây, tôi đã

rút chân muốn thối lui, nhưng con mẹ già đi sau tôi đã đầy mạnh tôi vào. Hừ, cái con mẹ, khi mới nhìn mặt lần đầu tiên, nghe mèo nói, mình sao cảm động đến thế ! Con tinh kiếm ai mà ngờ ngác dzậy ! Dạ thưa bác, cháu ở dưới xú lén tìm bà con mà mãi không tìm thấy, mình ịt rè trả lời. Ồ, sao đôi mắt của con mèo lúc đó nhân từ đến thế ! Cơ khỗ. Thời con hãy tạm về nhà má ngủ bùa nay rồi mai má dẫn con đi kiếm. Con

đứng có ngại. Nhà má rộng rãi lắm. Má lại ở có một mình. Nếu bùa mai con không kiếm thấy người nhà con cứ ở với má, cho má vui lúc tuổi già. Má sống có một mình buồn quá con à. Dạ, cháu xin cảm ơn bác nhiều, cháu cũng không biết tính sao bây giờ. Ối thôi, cảm ơn, cảm iếc gì. Má thấy con bơ vơ lúc này má thương vậy thôi. À, đừng

có gọi má bằng bác nhé. Nghe nó xa lạ quá. Cứ gọi má là má nghe hồn. Dà cảm ơn bác...à má.

Hừ, vây mà con mèo chỉ là một đứa khốn nạn hơn những đứa khốn nạn. Nghe nó nói nhân nghĩa mình bùi tai theo nó về nhà để rồi trở thành một con diễm.

Má ơi ! Có bao giờ má nghĩ rằng đứa con gái của má, khi lớn khôn, lại có một ngày trở thành một con diễm không ?

Không. Tôi biết rõ như vậy. Không bao giờ má tôi lại có ý nghĩ kỳ cục như vậy. Ngay cả tôi cũng thế. Được gia đình cho đi ăn đi học mà lại mong muốn một cách bỉ ổi như vậy sao ?

Gia đình tôi nào có nghèo. Ruộng. Vườn. Cây trái. Đủ thứ. Tôi nào có ham muốn chuyện gái trai mèo mỡ. Vậy mà tôi đã trở thành một con gái diễm.

Ông trời ơi ! Ông có mắt không nhỉ ? Ông làm gì có ông trời lúc này. Chỉ có tôi thôi. Có tôi, một con diem đang nằm trắn trọc trên chiếc giường hôi hám này. Đè chờ đợi một tiếng gõ cửa. Đè rồi, chờ ở ngoài mở ống khóa. Một cánh cửa hé mở, nhường cho một người đàn ông xa lạ lách mình bước vào tìm tôi để mua vui.

Tôi nằm trong này với chiếc giường, với chiếc rèm, với mấy con thạch sùng đang bám trên tường chờ mồi. Cửa ngoài khóa. Khóa kín đẽ giam hãm tôi, không cho tôi được tiếp xúc với người đời. Nhưng tôi cũng vẫn được tiếp xúc với người đời. Trẻ cỏ. Già cỏ. Mập cỏ. Ốm cỏ. Thời thì đủ thứ. Tôi là con thạch sùng nằm chờ mồi cẩn thận hay tôi là con mồi cho mọi người xa lạ tới tấp ; có lẽ tôi là cả hai. Có tôi, họ mới tin. Và có họ, tôi mới

được thoái mái. Không phải là thoái mái về xác thịt ; tôi nào đã biết thế nào là thoái mái về xác thịt, thế nào là rung cảm của con tim...

Lần đầu tiên phải tiếp khách, tôi từ chối. Và sự từ chối đưa đến cho tôi những lần roi vào thân thể trần truồng. Và những hạt muối được sát lên những lần roi rướm máu. Đôi mắt con mẹ già, đã một lần tôi thấy phảng phất sự nhân từ, phúc hậu đã hàn lén sự căm giận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Căm hận ra, gân cổ nổi lên, nó đã vút tôi bởi không kẽ chỗ. Tôi căn răng chịu đau, không kêu la, không khóc lóc. Tôi biết, nếu có khóc lóc, kêu la cũng vô ích. Không thể nào gọi được sự thương hại của nó qua màng lê, qua sự lạy lục. Tôi chỉ nhắm mắt, và nghĩ tôi má tôi. Má ơi, con khờ quá. Chỉ vì nòng nỗi, con đã bỏ má, bỏ quê

hương, lên đây, để rồi như thế này. Nó đang hành hạ con. Nó đang nhiếc mắng con. Nó lại dịu dàng, dỗ ngọt con. Con sắp không phải là đứa con yêu của má rồi. Con sắp là con diem đây. Sau trận roi này, con biết con phải phục tùng nó. Nếu không, nó đánh nữa. Chắc má sẽ chửi con, sao mày ngu thế, không biết trốn đi sao ? Con biết lắm chứ. Nhưng giấy tờ của con bị nó lấy cắp rồi. Cửa chính ra hẻm nó luôn luôn khóa. Tôi bùa cơm, nó mới mở cửa mang vào cho ăn rồi nó lại trở ra và khóa lại. Làm sao con trốn đi được.

Bây giờ tôi đã được yên thân hơn. Có lúc tôi được ra ngoài cửa ngồi đê nhìn người qua lại vì nó đã tin tưởng tôi. Nó biết tôi không dám trốn vì tôi không có một mảnh giấy tờ nào. Nó từng dọa tôi : con mà trốn đi thì má cũng tìm được con lôi về.

Lúc đó con sẽ khóc với má. Tôi biết có trốn cũng vô ích, bởi tôi đi đâu bây giờ ? Khi trong mình tôi không có một tờ giấy tùy thân. Làm sao mà về dưới xứ được.

Nói là được ngồi ngoài cửa đê nhìn người qua lại, nhưng nào có sung sướng gì. Chung quanh tôi chỉ là những người con gái cũng giống hoàn cảnh như tôi và những người đàn ông đi mua vui. Nhưng người con gái kia, khi bước chân tới xóm này, khi bước chân hẵn vào trong những căn nhà tồi tàn kia, có bị như trường hợp của tôi không ? Tôi không rõ, nhưng tôi tin rằng họ phải giống tôi. Chẳng lẽ mấy cô đó lại ham chuyện này lắm sao ! Trong họ vui cười đó, nhưng tôi nghĩ rằng, họ đang khóc thầm trong bụng. Cũng như tôi. Tôi đang khóc đây. Khóc. Nhưng không có nước mắt. Khóc. Nhưng mặt không rầu. Tôi khóc trong

tim. Tôi khóc trong lòng tôi mà thôi. Khóc lớn, ai thương, ai sót?

Dù mới chỉ có hai tuần lễ kinh nghiệm mà thôi, nhưng tôi cũng đã hiểu đàn ông họ muốn gì. Họ chỉ muốn mua vui trong chốc lát rồi họ quên phút ngay mình, dù mới đó họ còn hỏi mình tên gì, bao nhiêu tuổi, tại sao vào đây. Quê em ở đâu. Chẳng còn câu nào khác hơn. Em tên là Loan. Em mười tám tuổi. Quê em ở Sóc Trăng. Thế là xong. Họ mặc quần áo đứng dậy, lấy lược chải đầu rồi nhởn nhơ bước ra cửa. Còn tôi, cũng mặc quần áo, lấy lược chải đầu để rồi lại nằm xuống giường chờ đợi. Chờ đợi. Chờ đợi. Đời tôi bây giờ chỉ là những giờ phút, những ngày nối tiếp nhau của chờ đợi mãi sao?

Tôi phải làm gì bây giờ? Ủ, tôi phải làm gì bây giờ?

Má ơi, ở nhà má có nhớ tôi con, má hãy cầu xin cho

con được toại nguyện. Con đang mong được thoát khỏi chốn nhơ nhớp này.

Anh. Tôi chợt nghĩ to anh. Tôi nghĩ tôi anh không phải vì tình yêu đâu. Tôi chưa hề biết yêu. Và giờ đây tôi lại càng không dám yêu ai hết. Em không dám nghĩ tới chuyện được anh yêu em đâu. Nhưng em không quên được đời mai của anh. Đời mắt đã nhìn em, nứa yêu thương, nứa rầu rĩ. Đời mắt đó thành thật lắm. Dù anh không nói ra, nhưng em biết. Anh cũng hỏi em những câu: em tên gì, em bao nhiêu tuổi, nhưng em nghe mà lòng xốn xang làm sao! Em nghe mà lòng bồi hồi, muôn khóc. Những lời nói đó, giọng nói đó, đúng là của người anh hỏi người em gái, của người yêu hỏi người yêu. Không. Không phải của người yêu hỏi người yêu. Nhưng anh cho phép em được nghĩ như vậy nhé.

Ồ, đời mai của anh hồng làm sao! Em nhớ em đã hồn ngấu nghiến như muôn thai đời mai đỏ hồng đó. Em đã thành thật với em. Em đã thành thật với anh. Bàn tay anh mơn trớn trên lân da của em làm em rung mình, mọc gai ốc. Đã có từng rất nhiều bàn tay soa lên người em nhưng em vẫn coi như không, hoặc em nhăn mặt vì bàn tay nhợp nháp, nhưng em không thể nằm yên tâm khi tay anh thoa nhẹ lên người em. Anh biết cách làm cho người con gái — dù là một con điểm — phải rung mình vì cách vuốt ve có kinh nghiệm hay là anh thích em thật! Em không dám hỏi anh, nhưng thấy đời mắt anh mơ màng, em cũng ngây ngất. Em biết, trong giờ phút đó, anh đã thành thật với anh, và với em.

Em nhớ mãi những lời khuyên của anh. Anh không

khuyên em tìm một tấm chồng. Anh không bảo em về ở với anh như nhiều người đàn ông khác, trong lúc ăn nằm với em, đã nói. Anh bảo em nên cố gắng rời bỏ chốn này, càng sớm càng tốt. Em đã kể rõ hoàn cảnh của em cho anh hay. Anh trầm ngâm suy nghĩ và cuối cùng tắc lưỡi không sao giải quyết nổi. Em hiểu anh đã thành thật lắm. Một mình anh làm sao phá được hàng rào vây hãm em. Anh bảo, nếu anh đi tố giác với cơ quan công lực, không chừng chúng ngửi thấy mùi, chúng giam em nơi khác và anh cũng bị sự trả thù của chúng. Em cảm động hôn tay anh và bảo anh mặc em. Đời em đã bị hoen ố rồi, thì mặc cho nó tôi đâu hay dó. Không phải em ham muốn cái « nghệ » này nhưng biết làm gì hơn? Thôi thì nhắm mắt xuôi giòng cho nó muốn trời minh tôi đâu thi tôi.

Anh bảo chờ dịp hôm nào
cô bồ ráp, em thưa với
nhân viên công lực, để nhờ
họ giải thoát cho em. Nhưng
anh có biết đâu rằng, trong
khoảng thời gian ngắn ngủi
em ở đây, đã có mấy lần bồ
ráp, họ bắt em tắt đèn trong
nhà, ngoài cửa khóa ống
khóa như là chủ nhà đi vắng,
thì còn có ai cố công chịu
đựng gỗ cửa hoài? Dù vậy,
em cũng lo lắm. Lỡ họ
không tin em là người đã bị
đưa dây đến đây, đã bị tước
đoạt giấy tờ, đã bị tước
đoạt tự do, bị làm con diem,
mà họ cho rằng, em chỉ là
một đứa con gái thối thây,
làm không chịu làm, chỉ
thích ăn không ngồi rồi, chỉ
thích nằm ngửa ăn sẵn rồi
họ bắt em đi nhà thương.
Bạc Hà để khám bệnh và
giam vào tù. Con mẹ già
từng nói với em, Con chớ
nghe ai dù dỗ, chớ để bị bắt
rồi ngồi tù mục xương đầy
con ạ...

Làm sao để giải thoát bây giờ anh ơi!

Ơ. Tự nãy giờ tôi nghĩ
nhiều quá. Toàn những
chuyện đâu đâu. Sao không
thấy ai gỗ cửa cả. Tôi đòi
rồi. Sao bà già chưa mang
cơm vào cho mình nè. Tôi
cần phải ăn để còn «phục
vụ» chứ !

Anh ơi, nếu bây giờ anh
tới với em nhỉ. Em đang cần
anh. Em muốn được nghe
những lời khuyên nhủ của
anh. Em muốn hồn anh. Hồn
đó mới mộng đó của anh.
Em muốn được nhìn thấy
đôi mắt nửa yêu thương,
nửa say mê của anh. Em
muốn được sự vuốt ve, mơn
tron đến nỗi da gà của bàn
tay mềm mại của anh. Em
muốn hết. Muốn đủ thứ. Em
còn muốn anh mang em ra
khỏi chốn này. Mang em đi
xa. Để em được làm tôi mọi
cho anh. Em sẽ thổi cơm cho
anh ăn nè. Em biết làm
nhiều món ăn lắm nhé. Anh

có biết ăn canh chua cá lóc
không? Em mà làm thì số
đách! Em sẽ giặt quần áo
rồi ủi cẩn thận cho anh nè.
Anh còn cần gì nữa không
anh?

Anh ơi. Loan của anh bây
giờ khô quá. Đột nhiên nhớ
đến anh, em muốn phá tan
đôi cánh cửa gỗ chắc nịch
kia đi. Ủa, có chuyện gì đó!
À, có tiếng gỗ cửa. Khách tới
hay là cơm mang tới! Chờ
não hết cả đói rồi còn gì.
Thứ năm im xem sao. Cách
nách. Loan! Loan ơi! Tôi
vẫn nằm yên không đáp.
Loan. Tiếng gọi mạnh hơn.
Đúng là tiếng gọi của con
mè. Của má tôi đó. Má nuôi
đó, Loan. May thử chạy ngủ
đậy? Mau, có khách đó.

Biết im hoài cũng vô ích.
Tôi đành giả vờ ngáp dài rồi
lên tiếng. Tôi uể oải ngồi
đậy, vặn xương sống rồi
chạm chạp bước ra mở cửa.
Dù ở ngoài có khóa, ở trong
tôi cũng gài chốt.

Một bóng người đàn ông
lách vào. Cửa đóng lại. Tôi
làm bộ mỉm cười, liếc mắt
dura tinh. Nhưng tôi giật thót
mình. Trong người khách
mới vào, tôi ngại quá. Mặt
y đỏ gay. Chắc là y đã
uống quá nhiều rượu. Tôi
sợ nhất những người uống
rượu say rồi mới đi tìm em
út. Hơi rượu bốc lên nồng
nặc, khó chịu. Đã một lần tôi
bảo: mồm anh hôi rượu quá.
Người ta đã giận tôi và nói:
rượu tôi mua mất tiền,
lại là rượu ngoại quốc, làm
sao mà hôi được. Tôi phải
nói xuôi. Tại em không biết
uống nên em mới nói vậy.

Tôi sợ những người uống
rượu say, vì hơi thở nồng
nặc làm tôi nhức đầu mà
tôi còn lo sợ khi họ dẫn vật
thân xác tôi. Họ như những
con thú điên khùng đang
hành hạ con mồi vậy. Nó
chưa ăn ngay mà còn vờn,
cầu, xé.

Tôi nhắm mắt để mặc tình
cho người khách mời tôi
muốn làm gì thì làm. Tôi là
cái máy mà. Và họ muốn
cái máy thì họ có quyền xử
dụng Anh ơi. Em đang nghĩ
tới anh đây. Phải chi kẻ
đang hùng hục đây là anh
nhỉ?

Bố ! Bố !

Mấy tiếng vang lên ngoài
ngõ làm tôi giật mình. Trong
ngực tôi dập thình thích.
Gã đàn ông đã vọt nhởm
dậy, mặc vội quần áo và
phóng ra cửa. Tôi cũng nhởm
nhanh dậy. Phup ! Hai chân
sô vào hai ống quần. Đứng
dậy, xỏ tay vào chiếc áo bà
ba, tôi nhào tới chỗ đênum
điện. Tách ! Điện tắt. Tôi
chui vào sau lưng chiếc tủ
áo. Anh ơi, anh có biết em
đang lo sợ không ? Em chỉ
lo bị họ bắt được rồi dẫn
tới nhà thương Bạc hà, rồi
đi tù chứ em không dám mơ
tưởng được họ giải thoát
cho em thoát khỏi móng

vuốt của con mẹ tú bà. Liệu
có chắc được như ý muốn
không ?



Tiếng chàn chạy thỉnh
thịch ngoài ngo. Cò tiếng
quát tháo ầm ĩ. Anh ơi,
em run quá. Lũ muỗi dồi
lại đang bu vào đốt em nứa
chứ. Em mong gì bây giờ.
Em mong họ bỏ sót căn
nhà này. Họ bỏ sót em. Thế
là may cho em rồi.

Tôi đứng như thế đã hơn
một tiếng rồi. Tình hình
coi mòn đã yên. À, lại cõi em
này nữa. Bắt hoài vẫn còn
thấy mặt. Những tiếng hò hét
nói cười đã loãng tan rồi.
Còn tôi đứng đây thôi. Tôi
đã thoát rồi ư. Dúng rồi

Tôi đã thoát. Tôi không bị
bắt. Chỉ có lũ muỗi dồi đốt
tôi thôi. Giờ chắc chúng no
rồi.

Tôi lách ra khỏi chỗ ẩn
chấp choạng bước về
phía giường, ngã nằm sấp
xuống và tôi khóc. Má ơi,
con khổ quá. Anh ơi, em
nhục quá. Em biết làm sao

bây giờ ?

— Loan ơi, bật đèn lên
con. Èm rồi.

Tôi không buồn trả lời.
Èm nhưng đời tôi có èm
không ? Tôi đang khóc đây.
Hãy đê cho tôi khóc cho với
nước mắt đã nào. Èm, èm cái
gi..



● Một nghề mới : Biểu tình thuê

Tháng vừa qua, ông Quận trưởng quận Paradise (California - Mỹ) nhận được một phong thư, ngoài bì có tiêu đề : « Hội biểu tình »

Nội dung lá thư như sau :

« Thị xã của ngài từ nay có sự cứu giúp của một tổ chức, dưới
điều khiển của nhiều nhà chuyên môn danh tiếng.

Ngài chỉ cần cho biết muốn tranh đấu về vấn đề gì, hoan hô, đả
đảo ai, là chúng tôi sẽ tổ chức biểu tình hoan hô đả đảo ngay. Tuy
nhiên phải tin chúng tôi biết trước ba tháng mới bảo đảm được tự
nhiên...»

Mọi việc xin liên lạc với ông... số... đường... Paradise.

TẠI SAO HOA-KỲ CỨ VIỆN-TRỢ MÀ CỨ BI CHỐNG ĐÓI ?

TRỊNH - VĂN - TIỀN

**Chữ « viện » và
chữ « trợ »**

cách xâm lấn, chiếm đóng nước này... (1)

Tưởng cũng cần nhắc lại, Cộng Hòa Dominican gần sát, cùng chung một tổ-chức OAS với Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, Dominican đã hàm ân viện trợ của Hoa-kỳ.

Viện-trợ cho người ta, rút cục bị người ta chỉ trích ! Sao thế ?

Chữ « trợ » thì chỉ có nghĩa giúp đỡ thôi. Nhưng chữ « viện » sau nghĩa « đem đến » cũng còn nghĩa « giúp đỡ » nữa. Cho nên, chữ « viện » đi đôi với chữ « trợ » tuy muôn nói « đem đến sự giúp đỡ » nhưng vẫn có vẻ nhấn-mạnh « giúp đỡ và giúp đỡ ». Hoa-kỳ giàu có, văn minh, thì khi làm một việc « giúp đỡ và giúp đỡ » nào, (cho những nước nghèo khổ, chậm tiến, dĩ nhiên), trước hết, người ta cứ liên tưởng đến vắn-dề « miếng cơm manh áo », và chỉ muốn quan niệm, hay kỳ vọng đây là cuộc viện-trợ kinh tế, tài chính, xã hội. Tuy rằng vẫn có đủ thứ viện trợ khác nữa, viện trợ quân sự, viện trợ giáo dục, viện trợ nhân lực, vân vân, kè cả một hình thức gọi là viện trợ... tinh thần.

(1) AFP — 3-9 (St Domingue).

Nói gọn thì viện trợ là « cho », « Cho » có của cho và cách cho. Của cho không bằng cách cho. Cách cho chẳng phải chỉ đòi hỏi phép lịch-sự mà thôi, còn sự thiết thực nữa, chẳng hạn, người ta đang đòi là thì đừng mời người ta hút thuốc lá.

● Nhìn vào tổ chức OAS

Và chẳng, chính tinh thần, chủ trương, chuẩn đích của tổ chức OAS cũng đã chứng tỏ rằng phần nhiều người ta chỉ trông đợi có sự giúp đỡ trong địa-hạt kinh-tế cái nhu cầu tiên quyết « có thực mới vực được đạo. »

Đáng lẽ nên đổi tên là O.S.A (Organization of South America), bởi vì đa số các quốc gia hội viên đều ở về mạn Nam Mỹ, những nước nhỏ yếu, chậm tiến, những « tân quốc gia ».

Hoa-kỳ đã dự vào để sắm vai « đầu tầu » hơn là để mong được tương trợ. Một ví dụ nhỏ : qua hội nghị kinh tế 8/1962 của OAS họp ở Punta Del Este (Uruguay), Hoa-kỳ đã ứng ra 20.000 triệu mỹ kim để thực hiện một kế

hoạch 10 năm cho toàn khối, bằng cách cho vay dài hạn đến 50 năm lấy lãi nhất nhẹ, hay không lấy lãi cũng chẳng sao.

Khởi thủy OAS là sáng kiến của nhà giải phóng Simon Bolivar. Năm 1889, người ta mới lập một « phòng liên lạc » giữa 18 nước, đặt tại Hoa-thịnh-Đốn. Cho đến năm 1948, tại Bogota (Colombia) OSA mới chính thức thành hình và phát triển.

Tưởng cũng cần biết qua về ông tổ của OAS. Một người Bolivien, tên ông, Simon Bolivar, phảng phất ý nghĩa quốc hiệu Bolivie, Cả ba xứ Colombia, Vénézuela và Equateur đều suy tôn ông là nhà giải phóng (libérateur) của họ. Thế mà về sau ông đã bị tố cáo là có tham vọng cá nhân (ambitions personnelles), phải thoái-vị, rồi « chết già » năm 44 tuổi (1830).

Trừ Cuba, hiện nay OAS còn 20 hội-viên : Á-căn-Đinh (Argentina), Bolivia, Ba-Tây (Bresil), Trí-Lợi (Chili), Colombia, Costa Rica, Dominican, Ecuador (Equateur), El-Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Mẽ-tây-Cơ (Mexico), Nicaragua, Panama.

Paraguay, Peru, Uruguay, Vénézuela, và Hoa-kỳ.

Tuy tôn-chỉ của OAS còn nhầm giữ thăng bằng đòi sống chính trị, và giàn xếp các vụ động binh trong khối, nhưng nhìn vào sinh hoạt của nó, người ta đã nhận thấy vấn đề kinh tế vẫn giữ phần chủ-chốt hơn cả.

Chẳng hạn, năm 1960, khối đã thiết lập Ngân-hàng Liên Mỹ. Hoặc nữa, ngày 13-3-1961 cố Tông-thống John F. Kennedy, trong khi đích thân khai mạc buổi lễ « phát triển cộng đồng » (dự án xây cất) tại Bogota (Colombia), ông đã tuyên bố, có thể là kết-luận cho việc làm của OAS đối với 200 triệu người các quốc gia Nam Mỹ, đại ý : Tôi hằng kêu gọi toàn thể những dân-tộc bán cầu vào cuộc đồng tiến, một sự cố gắng tối đai, duy nhất, để thỏa mãn eac nhu cầu căn bản như nhà ở, việc làm, ruộng đất, thuốc men và trường sở. (2)

« Nhà ở, việc làm, ruộng đất, thuốc men », toàn những đòi hỏi cấp thiết ở phạm vi kinh tế và xã hội. Thêm bằng chứng cho thấy người ta chỉ mong đợi được ấm no trước đâ. Bởi vì, trên thế-gian, ở

đâu cũng có cảnh đói rét. Nhìn vào các quốc gia trong tổ chức OAS, sẽ thấy rõ như vậy. Chẳng hạn(3)...

Colombia còn lưu danh Kha-luân-Bố (Christophe Colomb), miền « đất vàng », xưa kia đã từng gây ra những cuộc xung sát đẫm máu, vẫn nghèo. Colombia có nhiều mỏ (dầu, than, muối, vàng) có xưởng máy, kho hàng, nhưng cũng còn miền đồng bằng llanos di hàng trăm cây số chưa gặp một người (on peut y parcourir des centaines de kilomètres sans rencontrer âme qui vive). Chính sự dị biệt cùng cực đó làm bất nhất đòi sống quốc gia và chính trị (Cette extrême diversité se répercute sur la vie de la nation et sur la vie politique).

Venezuela, thơ mộng, « cái thành phố Venise thu nhỏ (petite Venise) đó phồn-hoa, đông vui, tối tân, nhưng vừa ra khỏi thủ đô Caracas, chung quanh, đã gặp những túp lều rách (taudis) rồi. Venezuela đã nổi tiếng là « tổ quốc của dầu hỏa » (la patrie du pétrole) là xứ sở tỷ phú (le pays

(2) UPI — 13-3-61 (Bogota)

(3) Theo tài liệu của Missi số đặc biệt 230 (5-1964).

milliardaire), nhưng vẫn còn cả 5 triệu người nghèo khổ.

Đã có câu ví « giàu như Peru » (*riche comme Pérou*), nhưng dân số chỉ có 12 triệu người, thì giờ nửa là dân quê mù chữ làm tội mội cho các trại chủ (hacienda). Chính trạng huống « kẻ ăn không hết người lèn không ra » đã dẫn đến cuộc binh biến như vụ 18-7-1962 gần đây.

Trí Lợi là một miền thảng cảnh

(un beau pays). Người Trí-Lợi vẫn tự hào đất nước của họ như « một bản sao thành tựu Võ Thiên đường » (une copie réussie du Paradis). Nhưng trong số 8 triệu người, ít thế thôi, cũng có cảnh ngộ hai thái cực như ở Venezuela, cái trường hợp « những cây số và những cây số đau khổ bao quanh các đô thị » (ces kilomètres et kilomètres de misère qui entourent les villes).



Một khu phố ở thủ đô Brasilia của Ba Tây « không lồ, đứng thứ năm trên thế giới về kỹ-nghệ sắt. »

Bolivia có tới 2 thủ đô, Sucre (mang tên viên trung úy của S. Bolivar) nghe đến ngọt ngào, và La Paz (Plata) nghĩa là « tiền bạc » (argent) có mỏ bạc, mỏ thiếc. Mỏ làm giàu thì cũng làm nghèo xú sờ. Giàu ở tỷ số xuất cảng 60%. Nghèo ở độc-sản (monoproduction) bạc hay thiếc chẳng có lợi gì cho đa số quần chúng. Bởi vì mỏ ở trên núi, kỹ nghệ hầm mỏ thịnh đạt, dân phu

đồ hết lên cao nguyên, như ở Altiplano (4000m cao độ) chẳng hạn, bỏ hoang gần hết những đồng bằng phì nhiêu.

La Tây khang lồ (75 triệu dân), lớn rộng bằng nửa Nam Mỹ, đứng hàng thứ năm trên thế giới (sau Nga, Gia-nâ-Đại, Hoa lục và Hoa kỳ), có kỹ nghệ nặng, riêng mỏ Minas đã có hơn 174 tông số sắt của cả địa cầu. Lại giông Bolivia, trong số 75 triệu



Những người dân bà Peru (gốc da đỏ) đang ngồi chờ trước cửa trụ sở nông hội của tổ chức MIJARC (Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique). Tuy đã có câu ví « giàu như Peru ».

dân, già nua, 39 triệu người, sống về nghèn nông, nhưng chỉ còn lại 2% đất cày. Thậm chí, Ba Tây săn cá (1.800 loại) thế mà dân chúng vẫn phải mua cá hộp của Bồ-dào-Nha.

Giàu thế, mạnh thế mà vẫn đói. Như trên mến Bắc (Recife), 900.000 dân cư, đã được mệnh danh là « khu tam giác của nạn đói » (le triangle de la faim) ! Nhưng nói đâu xa, ngay Hoa-kỳ, hội viên giàu mạnh nhất của OAS, của cả thế giới nữa, cũng «đói» nốt.

Thừa hầm mỏ nhưng thiếu đất cày.

Mới đây, tờ Newsweek (4) đã cho đăng một thiên phóng sự điều tra, dù cả hình ảnh và các cuộc phỏng vấn, người ta mới thấy dân Mỹ thế mà khöh.

Ngay tại Nữu-øruc, trong đám 43.000 dân cư vẫn còn hàng nghìn người sống tạm bợ trong những chái lều đầy chuột bọ. Tuy rằng hàng tháng, cả nước Mỹ, vẫn có 8 triệu người được trợ cấp kinh phí quốc gia lên đến 400 triệu mỹ kim, nhưng từ năm 1955,

số lượng dân nghèo cứ gia tăng, nhanh hơn cả nhịp điệu phát triển về nhân số, gấp đôi. Hiện & Mỹ còn độ 35 triệu người nghèo, (với tỷ số 22% dân da màu).

Tính cho sát, riêng tháng 1 năm 1964, đã có 4.600.000 người Mỹ bị thất nghiệp, dân lao động chiếm tỷ số 64%.

Một trong các nguyên nhân thất nghiệp là trường hợp « bất khiền dụng », những người của thời đại thủ công nghệ trở thành lỗi thời với xã hội cơ khí, « lỗi chuyên môn » hay « lý do kỹ thuật ».

Trong khi đó, Sergeant Shriver, người đứng đầu « Tổ-chức Hòa-bình » (Peace Corps) của Hoa-kỳ, cứ mở chiến dịch diệt nghèo bằng cách chỉ nhắm mỗi phần việc là tạo ra công trường để kiểm thêm công ăn việc làm. Nhưng công trường ở đâu để thỏa mãn đủ hết số lượng người nghèo ? Nhất là công trường thường đi đôi với máy móc, vẫn bỏ quên những kẻ lỗi thời của xã hội cơ khí.

(4) Nhưng ở đây trích dẫn theo bài lược dịch « Pauvres au milieu de la prospérité » của Constellation (2-19-5).

6

40

Đủ hiểu « cách cho » (sự thiết thực) trong vấn đề viện trợ là cần, cần nhất.

Người ta còn nhớ, hồi Tổng-thống Lyndon B. Johnson mới tựu chức Phó-Tổng-thống, ông đã đại diện Tổng-thống Kennedy, công du qua các nước Nam Mỹ và Á Phi, để giải đáp về chính-sách Hoa-kỳ. Trụ trung, ông đã gặp phải nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề viện trợ.

Dân chúng ở các nước như có tiêu chí thắc mắc, đại ý : Có phải Hoa-kỳ đã dựa vào lợi tức quốc phòng để giữ thăng bằng cho nền kinh tế không ? Hình như Hoa-kỳ đã viện trợ để khai thác, một thứ để quốc mới ?

Ông Johnson đã trả lời, đại ý : Nếu không tốn kém về quốc phòng, Mỹ sẽ có thể giảm thuế tối 30% ít nhất. Nhiều kế hoạch thuộc phạm vi kiến thiết chưa khởi sự được cũng chỉ vì phải dồn khả-năng ngân sách cho quốc phòng, tỷ như một dự án xa lộ trị giá 41.000 triệu mỹ kim còn bị bỏ dở. Tóm lại, kinh phí về binh bị đã gây thiệt hại cho kinh tế, chứ không phải lợi tức quốc phòng đã cứu vãn kinh tế.

Và kế hoạch Marshall độ nào đi chung minh tình thắn bất vụ lợi trong chính sách viện-trợ của Hoa-kỳ.

Sau đó, ông Robert Kennedy, Bộ-trưởng Tư pháp cũng đi Nam-duong, Nhật-bản và Thái-lan, để tìm hiểu thanh-niên (sinh viên) Á châu. Ông lại gặp những câu hỏi tương tự, đại ý : có phải Hoa-kỳ cũng là một nước thực dân dưới hình-thức tư bản độc quyền không ?

Ông đã trả lời, đại ý : Mức lương bỗng tối thiểu ở Hoa-kỳ là 1,25 Mỹ kim một giờ. Tính bồ đồng, hàng năm, chính phủ đã giải quyết được việc làm cho 1 triệu người. Trong dĩ-vãng, Hoa-kỳ chưa từng chiếm-dòng một quốc gia nào. Trường-hợp Phi-luật-Tân chỉ là một liên hệ giai đoạn, nhưng ngay sau chiến tranh, Hoa-kỳ và Phi-luật-Tân đã trở thành bằng-hữu. Trong khi đó Nga sô đã vi phạm những vụ Ban-tich (các nước vùng Baltique), Ba Lan, Lithuania, Hung-gia-Lợi, Đông Đức, Estonia... »

Cá những người đặt câu hỏi và những người trả lời đều có lý. Nhưng phải đứng vào giữa, bằng ý thức vô tư mới nhận thấy rằng chừng nào trong tình bạn còn có sự tra vấn, biện bác thì cả đôi bên chưa gần nhau mấy.

Thường thường nổi thắc mắc

đã xuất phát từ lòng ngờ vực, và những lời lẽ phân già; thì chưa phải là việc làm.

Như đã nói, Ba Tây thừa hầm mỏ nhưng thiếu đất cày. Thế mà OAS, trong đó Hoa kỳ có thể lực đã mở trường ở Sao Paulo, dạy về cách thức quản trị... xí nghiệp!

Hoặc nữa, ở Việt Nam Cộng Hòa, hồi mới bình chiến, đang gặp phải ít ra là hai vấn đề lớn: kinh tế và định cư. Nhưng Hoa kỳ đã chú trọng ở địa hạt quân sự.

Đợt đầu, từ 1955 đến 1957, Hoa-kỳ đã giúp đỡ Việt-Nam bằng cách gán ghép quỹ viện trợ kinh tế phải gánh sang sở phí quốc phòng đến mức 90 %. Hay nói tiền mặt, Hoa-kỳ đã viện trợ quân sự cho VN tới 320 triệu Mỹ kim, còn các khoản khác

chỉ có 177 triệu Mỹ kim thôi. Đã thế lại không thỏa đáng nữa; riêng chương trình di cư đã chiếm 93 triệu Mỹ kim, còn các chương trình kỹ thuật, kinh tế, xã hội chỉ có 84 triệu Mỹ kim !

Đành rằng Hoa-kỳ đã có lý của mình. Chẳng hạn, phải nhìn xa, vẫn đề quân sự và di cư để phòng Cộng sản gây hấn.

Nhưng người ta cũng sẽ có lý của người ta: 5 năm sau, 1960, CS mới gây hấn. Vậy thì Hoa-kỳ đã có ý định động binh trước cả CS?

Là nói thế thôi. Ở đây chỉ muốn di đến một nhận định: Chừng nào trong tình bạn còn có sự tra vấn, biện bác, thì đôi bên vẫn chưa lấy gì làm gần nhau hiều nhau.



DANH NGÔN

*Il voyage plus vite celui qui voyage seul
(Kẻ đi mau nhất là kẻ độc hành)*

R.Kipling (*Les vainqueurs*)



cao nguyên

Tuyết Dao (Qui-nhon)

Gio trên tiếng khóc héo tho

Và đêm không ngủ thức mơ chuyện buồn.
Lần soi đốt gió mà thương.

Rồi nghe nuối tiếc còn vương Lâm-Tuyền

thôi em

* thanh việt thanh

Thôi em đừng mãi gục đầu

Ngẩng lên cho quả địa cầu dễ xoay

Thôi em đừng mãi cau mày

Vui lên cho dâng Tr dày à vuih teo...i

THÁP CHÀM BÌNH ĐỊNH

* TRẦV - NHÂM - THÂN

THƯỞNG XA, nước Việt-Nam thường tiếp-nhận nền văn minh nghệ-thuật của hai nước Trung-hoa (ở phía Bắc) và Ấn-Độ (ở phía Tây). Con đường ranh-giới, đề phân-biệt hai nền văn-minh nghệ-thuật đó đã tràn vào nước ta là dãy Trường Sơn.

Về phía Bắc dãy Trường-Sơn, nền văn minh nghệ-thuật của ta thâu nhận được là của Trung-hoa đem xuống. Còn về phía Nam dãy Trường-Sơn thì tiếp nhận nền



văn minh nghệ-thuật của Ấn-Độ đem sang.

Một điều dễ nhận thấy đề phân biệt hai nền văn-minh nghệ-thuật đó là phân biệt lối kiến-trúc những đền-dài, chùa chiền, nét điêu khắc...

Lối kiến-trúc của người Tàu thường thường có Long, Lân, Qui Phụng hay Phong, Hoa, Tuyệt, Nguyệt, Sơn, Thủy... Trái lại, lối kiến-trúc của Ấn-Độ thì thường uốn nắn cong co (như

THÁP CHÀM BÌNH ĐỊNH

các mái chùa...), chạm trồ khắc hoach...

Do những lẽ trên mà ta nhận thấy những di tích tháp Chàm ở Bình-Định phần nhiều là theo lối kiến trúc của Ấn-Độ cả.

Di tích của người Chàm còn sót lại ở Bình-Định rất nhiều; song hiện giờ đã bị phá hủy hoặc chỉ còn lưu lại vài dấu vết tang thương.., nhưng đáng kinh ngạc nhất là các ngọn tháp Chàm mà hiện nay vẫn còn tê liệt... Đại đè ta có thè kè :

I.— QUẬN TUY PHƯỚC

Về phần quận Tuy Phước ta thấy có cả thảy ba tháp : tháp Đôi, tháp Bánh-ít và tháp Bình lâm.

THÁP ĐÔI (Tour Kmer): Tháp Đôi gồm có 2 ngọn tháp đứng song song với nhau nên được gọi là Tháp Đôi. Tháp xây trên một gò (cụm) đất hơi cao giống như mu (mai) rùa, ruộng vừa đủ để xây tháp, không cây cối. Trên con đường từ Nam ra Bắc, tháp Đôi là tháp ta gặp đầu tiên nhất ở tỉnh Bình-Định.

Cảnh vật ở tháp Đôi chẳng có gì kỳ thú mấy. Xung quanh

tháp có nhà cửa bao bọc. Bên cạnh chân tháp có một chiếc miếu.

Tháp Đôi còn có tên gọi khác là tháp Hưng-Thạnh hay Hưng Thịnh (vì thuộc vào làng Hưng Thịnh), tiếng Pháp gọi là Tour Kmer.

Tháp Đôi ở sát cạnh Quốc lộ số 1. Hiện giờ tháp nằm vào khu V, ấp 11 của thành phố Qui-nhơn và cách Qui-nhơn 2 km.

Từ tháp Đôi mà nhìn về phía Đông, ta gặp ngay thành phố chính Qui-nhơn; một thành phố xưa kia buôn bán phồn thịnh nhất ở Trung Việt :

Anh về dưới Dã (1) thăm bà
Ghé vô em gởi lượng (2) trà
Ô long (3)

Nhìn phía Đông xong, ta quay nhìn sang Đông Bắc ta sẽ gặp đầm Thị-Nại mà nhớ đến những người con trai sống về nghề chài lưới ở nơi đây rất đa tình.

(1) Dã : trồ vào Qui-nhơn. Tiếng này rất thông dụng ở Bình-Định.

(2) 1kg có 26 lượng.

(3) Trà của người Trung quốc chở sang.

vì họ đã có vợ con, họ ở từ miền biển lên miền trên buôn bán cá, tôm... họ lại tình tự với những người con gái miền này. Người vợ của họ ở nhà hay được tin, sinh ra ghen tuông. Sự ghen tuông này rất ý nhị đẹp đẽ.

*Anh về dưới dã hời hôm.
Gánh phản đồ ruộng, gió Nồm
bay lên...*

Về phía Tây tháp Đôi lại có cầu Đôi — cầu ở trên quốc lộ số 1, bắt ngang qua sông Hà Thành — Hai hình ảnh này nằm gần nhau — cách vài trăm thước — nên đã làm cho những người con trai Bình-Bình nào chưa có người yêu thì họ cảm thấy lòng mình cô đơn, trống trải, thiếu thốn tình yêu, họ thầm trách :

*Cầu Đôi nằm cạnh tháp Đôi
Vật vô tri còn biết đèo bồng duyên
lứa ; huống chi tôi với nàng.*

Và từ cầu Đôi, ta phóng thẳng tầm mắt vòi làng Diêu-Trì — thuộc xã Phước-long, quận Tuy Phước — ta sẽ cảm thấy những người em gái ở chợ Lũy và cây Da rất duyên dáng đẹp đẽ, trong bộ áo nâu, với chiếc khăn quấn đầu màu xanh :

*Ngó vô chợ Lũy, cây Da,
Thấy cô bán rong áo da, khăn
xanh*

Trong cái đẹp dịu dàng ấy ai mà không thích. Vì vậy, người con trai Bình-Định đã thốt nên lời :

*Khăn xanh có ví hai đầu
Xé ra may đầy bỏ trầu ăn
chung.*

Từ Diêu-Trì ta đưa tầm mắt đi lệch về phía tay trái ta sẽ gặp dốc lở một cái dốc nằm trong những dãy núi chạy dài của chi nhánh dãy Trường-Sơn.

Dốc Lở có nghĩa là «lở vỡ, lở ra» vì dốc này rất hiểm trở. Trong khoảng dài 11 km mà không có nhà cửa, đường lại khó đi, thêm vào đó lại có thú dữ... ai mà chẳng ghê sợ, nếu gặp phải cảnh đường trong buổi chiều xế bóng :

*Ngó vô dốc lở lài lài,
Tinh-thâm nghĩa trưng nhớ hoài
không quên.*

Tháp Bánh-Ít (Tour d'Argent). — Tháp Bánh-Ít có nhiều ngọn và xây trên một đồi đất đỏ to, cao, trông có vẻ hùng

vĩ, uy-nghi, vượt hẳn những tháp chàm ở Bình-Định.

Tháp Bánh-Ít có cả thảy 4 ngọn tháp. Ngọn to nhất xây ở đỉnh đồi, trông giống như chiếc bánh-ít lá gai ; vì vậy tháp này được gọi là tháp Bánh-Ít. Ngoài ngọn tháp chính trên, còn có 3 ngọn tháp phụ, nằm rải rác ở chung quanh, hình-dáng thấp và

nhỏ bé hơn, trông không đẹp bằng ngọn tháp chính.

Thuở xưa, tháp Bánh-Ít nằm trong phạm-vi của làng Tri-Thiện nên tháp này được gọi là tháp Tri-Thiện hay Thị-Thiện. Ngoài ra, còn có những tên gọi khác như ; Tháp Bà-Gi (vì tháp nằm bên cầu Bà-Gi của đường quốc lộ số 1) tháp Thủ-Sơn, tháp Bạc (Tour d'Argent).



Tháp Bà-Dì — Bình Định

Đồi của tháp Bánh-Ít có nhiều trảng to rộng. Đồi nằm bên cạnh dòng Tân-An, sát cạnh quốc lộ số 1. Đồi ở về cuối làng Huỳnh Kim, đầu các làng: Vạn-Mỹ, Phong-Niên và Đại-Lộc, Tháp Bánh-Ít cách Qui-Nhơn 17 Km.

Muốn hưởng hương vị đặc biệt trong cuộc đi thăm các tháp Chàm ở Bình-định, không gì bằng đến tháp Bánh-Ít. Ở đây phong cảnh hữu tình, có gió mát, cây xanh, cảnh-vật kỳ-thú yên tĩnh, có trái cây thơm ngọt trong mùa hè, phơi màu tươi thẩm ở trên những trảng của đồi mà khách bốn phương tự do nhậu nhẹt, khỏi phải mệt tiễn. Hơn nữa, nơi đây có nhiều đá son, có giống chim «tò le» kêu rất kỳ hoặc. Ai đã nghe nó kêu, không thể nín cười được, vì tiếng kêu của nó chậm rãi, rõ ràng: «đóc bà Xã ta! tà!»

Một đặc điểm đáng kề của tháp Bánh-Ít là hiện nay người ta đang tạm lập một cái chùa bằng tranh, dựng trên một trảng của đồi. Khuôn viên của chùa rộng đến hai, ba mẫu tây. Vài năm nữa, chùa tranh này

sẽ thay bằng xi-măng, phí lòn trù liệu đến 25.000.000đ, chùa sẽ cất theo chữ Môp, có ba gian, chánh điện, tả điện và hữu điện. Khi chùa lập xong nó sẽ là trung tâm của Phật-giáo hội ở miền Trung. Trong các kỳ lễ Phật vừa qua, tháp Bánh-Ít là nơi được khách thập phương đặt chân đến rất đông, hơn cả chùa Long Khánh ở Qui nhơn.

Về phía Đông Nam của đồi tháp Bánh-Ít, gần đây ty công chánh địa phương đã cho xe đến lấy đất sỏi ở đó để rải vào con đường quốc lộ số 19 làm cho chân đồi của tháp lõm sâu và làm mất vẻ cồ kính của một di tích đề lại hai ba ngàn năm này.

Nếu người Huế trông thấy tháp Bánh-Ít thì họ sẽ nhớ đến một loại bánh đặc biệt của đất Bình Định — trông giống như chiếc tháp này — mà đã làm cho họ thèm muốn:

*Muốn ăn Bánh-Ít lá gai
Cưới vợ Bình Định sợ dài đường*

Từ chân tháp Bánh-Ít mà nhìn về phía Bắc, ta gặp dòng Tân An uốn mình qua lùm tre

xanh, cảnh man mác... Từ giữa lùm tre xanh ấy lại nhô lên một nóc nhà to lớn, lợp tranh (gianh) : đó là nhà của ông Trần Văn-Huệ ở làng Tri-Thiện (thuộc xã Phước-quang, quận Tuy-Phước) một trong «Bình-định lứ phú» khi xưa :

Nhất Danh.

Nhì Dinh.

Tam Bình.

Tứ Huệ.

Nhin phía Bắc xong, quay nhìn sang Tây-Bắc, ta liền bắt gặp thôn Huỳnh-Kim, nơi ông Lê-Thông-Nhẫn (4) đã sống và cũng là nơi ông đã xây-dựng nhiều công việc hưu-ích cho dân: xây cầu cống, lập xưởng dệt vải bằng máy móc Âu-Tây... Công ông Thông-Nhẫn được người đời truyền qua cửa miệng:

*Huỳnh-Kim có bến Tân-An,
Có cầu Thông-Nhẫn, lập đường*

bán buôn

Buổi xưa kia đường vắng truông

truông.

*Trong nhà dệt lụa thêu hàng,
Ngoài sân thợ nhuộm, ngoài*

đường xe-hơi

*Khen cho Thông-Nhẫn có tài,
Mua hàng, cất giá các nơi đã đều*

Từ phía Tây Bắc ta nhìn sang Nam, đường quốc lộ số 1 đang nắm sát chân đồi của tháp và xé kia — cách vài trăm mét — con đường quốc lộ 19 đang chạy dài. Trong công-cuộc tiếp thu Bình-định (tháng 5, năm 1955), chính quyền Quốc-gia đã đau lòng nhìn cảnh-tượng hoang-phế của những con đường ở Bình-định do Việt Minh phá-hoại :

Đường Bình-Định gập ghềnh san

đá.

Đường Phú-Yên xa mả rộn ràng

Thế rồi, chính-quyền Quốc-gia đã dùng nhiều biện-pháp cẩn thận để làm cho dân-chúng ấm no

*Đầu xuân có tiếng loa vang
Cải cách diền-dịa xóm làng y ên*

vui

Tháp Bình-Lâm. — Giữa một vùng quê, đồng ruộng bao la xanh rờn, xóm làng nối tiếp nhau với những lùy tre xanh chạy dài lại mọc lên một ngọn tháp đứng sừng giữa trời trông thú vị biết bao: đó là trường hợp tháp Bình lâm.

(4) Thân phụ của Ô. Lê-văn-Kim, giám-đốc trường Võ-bị Quốc-Gia Đà-Lạt mấy năm về trước.

Tháp Bình-lâm có một ngọn tháp to, cao, xây trên đất liền. Tháp trông xấu xí chứ không đẹp bằng những ngọn tháp khác ở trong tỉnh Bình-Định.

Tháp Bình-lâm ở làng Bình-Lâm, thuộc xã Phước Hòa. Tháp Bình-Lâm còn có tên gọi nữa là tháp Long-Triều.

Tháp Bình-Lâm có tiếng là nhiều Ma, dân bản xứ gọi là Ma Vàng Hời; vì Ma hiện lên phần nhiều thân hình tỏa ánh sáng vàng óng ánh. Vì tháp Bình-Lâm nhiều Ma nên dân làng đã mượn nơi đây để phạt những kẻ làm mất trật tự, an ninh trong làng. Kẻ phạm tội khi nghe sắp bị nhốt vào tháp là đã rờn tóc gáy rồi.

Hiện giờ tại tháp Bình-Lâm dân làng thường thường đem trâu bò đến nhốt, cột. Gần đây, có mấy ông Kỹ-sư người Mỹ ở từ Qui nhơn đến viếng thăm tháp Bình-Lâm và họ có cho biết nơi đây có mỏ vàng nhưng hays còn non.

Từ tháp Bình-Lâm, ta phóng tầm mắt nhìn quanh, ta sẽ thấy 4 làng của quận Tuy-Phước ở vào nơi bùn lầy nước dụng thuở xưa :

*Bình-Lâm, Tú-Thủy, Vạn-Mỹ,
Xuân-Phương.*

Và 4 xã trong quận Tuy-Phước có tiếng là rộng, dân-chúng tiến bộ, hiều biết nhiều, dân phần nhiều sống trong an-lạc, đồng ruộng xanh tốt :

Quang, Hưng, Hòa, Thắng (5)

2.— QUẬN BÌNH-KHÊ

Ở quận Bình-Khê ta thấy có cả thảy hai tháp : Tháp Văn-Tường và tháp Thú-Thiện.

Tháp Văn-Tường. Tháp Văn-Tường kêu là tháp Dương Long thuộc về làng Văn-Tường xã Bình Hòa, gồm có 3 ngọn tháp đứng song song : vì vậy, tháp này còn có tên gọi nữa là tháp Ba hay Tam tháp. Trong 3 ngọn này, ngọn ở chính giữa cao hơn hai ngọn nằm hai bên. Người ta còn gọi tháp Văn-Tường là tháp Mỹ Thuận vì nó còn nằm vào làng Mỹ Thuận, xã Bình An.

Tháp Văn-Tường nằm về phía Bắc dòng sông Côn (hay là sông

(5) Phước-Quang, Phước-Hưng, Phước-Hòa, Phước-Thắng.



Tháp Ba Bình Khê, Bình-Định

Phú Phong) và con đường quốc lộ 19. Tháp này đẹp và ồn hơn những tháp khác ở Bình Định. Điểm đặc biệt ở tháp này là lòng chân tháp xây hình tròn.

Tháp Thú-Thiện (Tour de Bronze).— Tháp Thú-Thiện hay tháp Đồng (Tour de Bronze) ở vào làng Thú-Thiện, xã Bình-Nghi. Tháp nằm về phía Bắc đường quốc lộ 19 và nằm về phía Nam sông Côn cách chừng một cây số.

Tháp Thú-Thiện có một ngọn tháp, chân tháp xây hình vuông, Tháp này cách tháp Văn-Tường ba cây số.

3.— QUẬN AN-NHƠN

Sau khi chúng ta đi xem những ngọn tháp Chàm ở các quận Tuy-Phước, Bình-Khê giờ đây chúng ta đi xem các tháp Chàm ở quận An-nơ.

Trong quận An-nơ, các tháp Chàm còn sót lại chỉ có hai tháp : Tháp Cảnh Tiên và tháp Phốc lốc.

Tháp Cảnh-Tiên (Tour de Cuivre)

Tháp Cảnh Tiên xây trên một đồi đất, cao độ vài chục thước. Tháp Cảnh Tiên tên chữ là Ô-



Tháp Cánh Tiên Bình Định

Tiên hay Tiên Ðực, người Pháp gọi là Tour de Cuivre (tháp Thau)

Tháp nằm vào làng Nam-An trong thành cũ Bình-Định, cách Qui-nhơn 27 km. Tháp Cánh Tiên chỉ có một ngọn tháp.

Vừa rồi, 1960, một phái-bộ của Viện khảo-cố Việt-Nam ở Sài-gòn có đến viếng thăm tháp này và họ đã cho tu-bồ tháp ở những nơi bị lở-lói.

Về phía Tây-Nam tháp Cánh Tiên độ vài trăm thước ta thấy lăng Võ-Tánh ẩn mình trong màu xanh của những cây xoài to tướng

Đè tiếc thương lòng trung-nghĩa của Võ-Tánh đối với chúa Nguyễn, người Bình-Định đã mượn tháp này làm tiêu đè:

*Ngó lên hòn tháp Cánh-Tiền
Cảm thương quan Hậu thủ thiêng
ba năm*

Phía đông tháp Cánh-Tiền là thành-phố Đập-Ðá (6) và ta trông về những làng mạc xa xăm kia nó sẽ nhắc ta đến mối tình « phu phụ »:

(6) Ở thôn phượng danh, xã Đập đá, quận An nhơn.

Anh vè Đập-Ðá quê cha.
Gò-gǎng quê mẹ, Phú-Ða quê chàng.

Kén hàng quê thiếp,
Chàng ơi ! đưa gói thiếp mang.
Đưa gươm thiếp vác nhẹ chàng
đi không.

Tháp Phúc Lộc (Tour d'or)
Tháp Phúc-lộc hay Phúc-lộc, tiếng Pháp gọi là tháp vàng (Tour d' Or). Tháp này có một ngọn, nằm vè xã Châu-Thành (quận Phù-Cát) và xã Nhơn Thành, Phù-Thanh (quận An nhơn).

Trên con đường từ Nam ra Bắc, tháp Phúc-lộc là ngọn tháp ta gặp cuối cùng của tỉnh Bình-Định. Tháp Phúc-Lộc cách huyện Phù-Cát 4 km.

Từ tháp Phúc-lộc mà nhìn vè toàn tỉnh Bình-Định, ta sẽ thấy tỉnh này rộng rãi, trù phú nhất trong 4 tỉnh: « Nam, Ngãi, Bình, Phú » (7); vì vậy, khi xưa các cô gái Huế rất thích lấy chồng người Bình-Định :

*Gió đưa mười tám lá xoài
Lấy chồng Bình-Định cho dài
đường đi.*

Càng nhìn sâu, ta càng thấy tỉnh Bình-Định nơi nào cũng nhà là nhà, không một chỗ trống, không một quang hờ, nhà cất nhau san-sát, nối tiếp nhau,

trông có vẻ thân ái đầm ấm :
Bình-Định tốt nhà.
Phú-yên tốt ruộng.
Khánh-Hòa tốt trâu,

Có nhìn về Bình-Định ta mới thấy người Bình-Định có giòng máu băt khuất; họ không bao giờ chịu thua kém với ai về băt cứ một sự việc gì. Khi xưa, Bình-Định là trung-tâm thi-cử của 4 tỉnh « Nam, Ngãi, Bình, Phú ». Bình-Định lại là nơi phát lô việc sắp xếp nơi ăn chốn ở cho sĩ-tử các tỉnh đến thi. Họ xây đắp thành Đồ-bàn để đón sĩ-tử các nơi. Công người Bình-Định to tát đến thế.

Nhưng rồi, trong một kỳ thi, người Bình-Định không được chiếm đầu bảng vàng mà đã để cho người Quảng-ngãi chiếm :

*Tiếc công Bình-Định xây thành,
Đề cho Quảng-ngãi vô giành thủ
khoa*

Đứng trước cảnh « trái tai, gai mắt » này, người Bình-Định không thể chịu được, họ bèn ra công đèn sách đề trả thù người Quảng ngãi và kết quả họ thu lượm được rất khà quan-

(7) Quảng-Nam, Quảng-Ngãi, Bình-Định, Phú Yên.

Tiếc rằng Quảng-ngãi đường xa
Đè cho Bình-dịnh thủ khoa ba
lần

Như ta đã biết, Bình Định là một trong những tỉnh của Trung Việt nên khí hậu, phong thổ ở nơi đây cũng chịu ảnh hưởng như những tỉnh ở Trung Việt.

Ông tha thì bà chẳng tha
Một cây lụt lớn hăm ba tháng
mười

Sau khi chúng ta đi xem xong các tháp Chàm ở Bình Định — tất cả có 13 ngọn — giờ đây chúng ta nhận xét, tìm hiểu lối kiến trúc của người Chàm.

Trong các ngọn tháp Chàm hầu hết ta nhận thấy người Chàm xây cất không yura (hồ). Ta chỉ nhận thấy họ xắp gạch chồng lên nhau rồi đem nung (đốt), có nơi gạch còn đỏ, có nơi gạch quá chín hóa thành sám đen. Tháp xây theo kiểu chân tròn, vuông hoặc chũ nhặt, đỉnh tháp nhọn hay bằng.

Nhưng nếu gạch còn tươi (sống) mà sắp chồng lên nhau rồi mới đốt (nung) sau thì làm sao được? — Gạch còn tươi (sống) nếu sắp nặng quá sẽ vỡ, và không có hồ (vữa) làm sao

lại đính (bám) được, trong lúc đang xây?

Thêm vào đó, còn có những tảng đá vuông vắn, chạm trồ tinh vi, lành lẽ, bóng láng, to tướng, được đặt trong 4 góc tường (vách) của tháp hoặc làm khung cửa ra vào của tháp. Loại đá đặc biệt này, ngày nay ta ít gặp nó giống như xi-măng trộn (phâ) nhiều cát (nghĩa là màu không xanh đậm, hơi xanh tiếc lẩn xam xám)

Như trên đã nói, nếu sắp gạch còn tươi rồi nung sau thì làm sao gạch còn tươi chịu đựng được sức nặng của những tảng đá này, hoặc chịu sao nổi bước chân của người dầm lên gạch không có hồ kết với nhau — để xây tháp hoặc chạm trồ quanh tường (vách) tháp khi thì lồi ra lúc lại lõm vào; có lúc tí teo, khi lại to lớn. Nếu tháp bị nung thì sao những tảng đá dùng làm khung cửa của tháp hoặc 4 góc của tháp sao lại không thấy mang dấu vết lửa đốt?

Còn việc xây cất thì họ làm sao? — Ngày xưa không có máy móc tối tân, phương tiện chuyên vận nhanh chóng, không có lâm

sao họ xây được những ngọn tháp rất cao, rất to ở trên những chiếc đồi cao, gồ-ghế?

Lối kiến trúc của người Chàm cách đây mấy ngàn năm về trước như thế là đã văn minh, tài giỏi lắm rồi. Thật là một lối kiến trúc kỳ-công, đến nay ta cũng phải khâm-phục.

Có người lại hỏi — tại sao có tháp Chàm?

Theo như truyền-thuyết thì cho rằng xưa kia dân-tộc Việt và dân tộc Chàm đánh nhau ghê lắm, dân-chúng khô-sở chết chóc rất nhiều. Chiến-tranh kéo dài nhiều năm nhưng không phân thắng bại.

Thấy dân tình đói khô, nên Vua quan Việt và Chàm mới bày mưu lập-kẽ, hễ bên nào xây một cái tháp thật đẹp rồi đem đốt. Tháp ai cháy trước sẽ được ở đất này, còn tháp ai cháy sau sẽ đi ở chỗ khác.

Người chàm vì bản-tánh thật thà, ngay thẳng nên họ ra công xây đắp những ngọn tháp thật

chắc, trông rất đẹp, làm bằng gạch. Còn người Việt thì dối trá xây những tháp toàn bằng gỗ rồi phết giấy vè rồng vè rắn, mà trông đẹp hơn những tháp của người Chàm làm, nhưng bên trong lại rất bở.

Hai dân tộc Việt-Chàm làm lễ tă trời rồi bắt đầu đốt các ngọn tháp. Kết cục những tháp của dân Việt xây lại cháy tàn trước. Còn tháp của người Chàm thì vẫn đứng sờ sờ. Thế nên người Việt được ở lại đất Bình-Định; còn người Chàm thì phải đi nơi khác để rồi ngày nay bị tiêu diệt dần dần. Truyền-thuyết này không đúng lắm chỉ là nghe cho vui thôi.

Một điều đặc biệt của những ngọn tháp Chàm ở Bình Định là hầu hết đều xây cất vây quanh thành Đồ-bàn. Các tháp này rất cao. Đứng ở bất cứ tháp nào ta cũng trông thấy được thành phố Qui nhơn; mặc dầu có khi tháp cách xa đến 2, 3 chục cây số.



ENNÉE TRONG LATIUM

□ ĐÀM-QUANG-THIỆN

RA khơi địa ngục, Enée từ già Sibylle đi về phía cửa bờ. Chàng cùng bọn tùy tùng lên tàu tiên về phía bắc. Nửa đêm họ qua trước đảo của Cricé. Enée trông thấy qua chấn song của những chuồng các người mà Cricé đã hóa thành thú dữ: gấu, lợn lòi, chó sói v.v... đang gầm thét. Đoàn thủy quân thảng tiên và đèn lúc mặt trời mọc họ đến cửa sông Tibre. Một rừng rộng lớn có hàng ngàn chim đang bóng trên sông. Họ buộc tau vào cửa bờ rồi đồ bộ đợi bữa ăn. Vì không có bàn nên họ để các món ăn lên

những bánh làm bằng bột lúa mì. Ăn xong thức ăn, thấy hấy còn đói, họ liền ăn cả các bánh đó. Ascagne thầy cưỡi mà nói: « Thế nào, chúng ta đổi đèn nỗi ăn cả bàn ư? » Nghe câu ấy, Enée chợt nhớ đèn lời của Céléno thì mừng rỡ mà reo lên: « Thế là lời nguyền của con Harpye đã thực hiện. Chính đây sẽ là tổ quốc của ta! Chào thân ái! » Tức thì Enée sai người đem các đồ công hiến đèn dâng vua xứ đó để cầu hòa. Vua xứ Latium lúc ấy là Latinus. Ông không có con trai chỉ có một con gái là Lavinie mà

THẦN THOẠI HY LẠP

hoàng hậu Amata định già cho vua Rutules tên là Turnus. Cuộc hôn lễ đáng lẽ cử hành rồi nêu không có những việc xảy ra ngăn trở. Và lời thần dạy ở Faunus bảo Latinus không nên nghe lời hoàng hậu mà cho cưới Lavinie. Phò mã sẽ phải là một người lạ từ xa lại và sau này con cháu người đó sẽ chinh phục cả hoàn cầu. Lúc vua Latinus thấy các sứ giả của Enée đèn thì ông nghĩ ngay đèn lời thần dạy nên tiệp đèn họ rất long trọng và hứa già Lavinie cho Enée. Nghe tin đó hoàng hậu Amata nói con lôi đình và đem con gái đi trốn. Bà lại xui phụ nữ Latium nói lên chồng lại Enée. Chính Turnus cũng hưởng lời kêu gọi đó. Trong khi ấy thì Ascagne bắn chết con hươu quý của con gái viên quản lý ở Latium. Nàng kêu khóc nên thầy vậy bọn nhà quê Latium vác gậy gộc đi tìm Ascagne. Bọn thanh niên Troie cũng dàn trận để bênh vực tiêu chử. Máu chảy. Turnus tức giận kêu gọi các dân tộc bạn uyên chiến với Enée khiến chàng lo ngại phân vân vô

cùng. Một hôm, mơ mơ màng màng chàng thầy vị thần xứ đó là Tibre hiện làm một ông già béo chàng: « Enée, đừng sợ hãi gì cả! Chính đây là nơi trú ngụ của ngươi. Bao giờ ngươi thấy một con lợn lòi trắng với ba mươi lợn lòi con thì đó chính là chỗ ngươi phải xây thành Troie mới. Muôn thắng được trong cuộc chiến này ngươi hãy đi tìm Evandre ở Pallantée để xin ông cho những Arcadiens đèn giúp. Ông ta sẽ ưng thuận vì dân tộc đó luôn luôn chồng lại với người Latinus. »

Tình dậy Enée ngạc nhiên thầy gần đó trên cỏ xanh một con lợn lòi trắng với ba mươi con. Suốt đêm hôm đó, chàng sửa soạn tàu bè tiên về phía Pallantée. Chàng vào ra mắt Evandre mà nói: « Hỡi Evandre, dòng dõi của Maia, con gái Atlas, tôi không ngần ngại đèn cầu cứu anh vì chúng ta cùng chung một giòng máu. Dardanus người sáng lập ra Ilion và là ông tổ của thành Troie cũng là con của Electre, con gái của Atlas. Dựa vào

những tổ tiên chung, vào đức hạnh và danh tiếng của anh, tôi đến yêu cầu anh giúp đỡ tôi. Dân Rutulus đã tuyên chiến với chúng tôi, định đuổi chúng tôi khỏi đất này là nơi các thần đã bảo chúng tôi tìm đến... » Evandre nghe nói lại nghị định Anchite và ưng thuận ngay. Nhân thể ông đang sửa soạn tề Hercule, nên ông mời Enée hãy ở lại dự hội đó. Ông kè lại cho Enée nghe: « Ngày hội hôm nay là để tỏ lòng biết ơn Hercule. Nguyên ngày xưa trong hang mà các bạn còn trông thấy kia có một tên quỷ ghê gớm tên là Cacus, con của Vulcain. Lúc nào hắn cũng khạc ra những ngọn lửa đỏ ối và treo ở cửa hang thủ cấp của những người bị hắn giết chết. Một hôm các thần thương hại chúng tôi nên run rủi cho Hercule đánh đòn bò đi qua đây. Cacus ra cướp lấy bồn con bò mộng và bồn con bò cái kéo dật lùi lại đầu vào hang. Lúc Hercule đánh bò đi, những con bò kêu rồng lên và những con trong hang trả lời lại. Hercule tức giận tìm cách giết chết Cacus trừ

hại cho dân. Nhờ ơn đó, dân sự lập một đền thờ chàng và cứ mỗi năm lại một lần cúng tế ». Sáng hôm sau Evandre giúp cho Enée bồn tröm con ngựa và cho con trai là Pallas cùng đi với chàng. Ông lại khuyên Enée nên liên kết với bọn Etrusques mà trừ tên hòn quân vô đạo Mézence. Nguyên tên này rất tàn bạo dã man. Hắn thường bắt trói người sống úp mặt và tay áp tay vào với người chết cho đến khi người ta bị chết thì thôi. Dân Etrusques phản uất vì bao sự tàn ác như vậy nên vài lâu dài nhà vua, giết những người làm phúc của hắn rồi đốt cháy hết dinh thự. Vua Mézence trốn thoát sang ở nhờ Turnus. Toàn dân Etrurie nỗi dậy và chỉ chờ có dịp là sang đồi Turnus giao trả tên hòn quân đó. Enée nghe lời đi cầu cứu dân Etrusques. Trong khi ấy Vénus đến yêu cầu Vulcain đúc cho con bà một bộ binh giáp cũng đẹp như bộ binh giáp ông đã đúc cho Achille ngày trước. Vì Vulcain trông tượng lai cũng rõ như quá khứ nên ông đã

chạm trên mộc đó mọi chiến công oanh liệt của người La Mã sau này. Enée không ngờ đã đeo trên mình tất cả cái danh vọng và định mệnh của con cháu chàng.

Trong khi Enée đi tìm quân cứu viện thì Turnus lợi dụng sự vắng mặt của chàng để đến tấn công trại Troie. Theo lời dặn của Enée trước khi đi, họ nhất định chỉ giữ thề thủ không chịu rời bỏ dinh trại. Turnus không sao được bền lây những đuốc có nhựa ném vào các tàu Troie hy vọng họ sẽ phai ra. Nhưng vị nữ thần Cybèle không muôn cho những tàu lâm bằng cây lây ở núi Ida trong rừng thiêng của bà, bị ngọn lửa bất kính đốt cháy nên làm phép cho những tàu lặn xuống nước và hiện ra thành những vị Nymphes. Turnus cho điểm đó là các than cầm quân Troie không được dùng đường bờ, còn trên bờ thì hắn chắc chắn là thê nào cũng thắng. Hắn bèn cho đốt lửa chung quanh dinh trại quân Troie. Các bạn Enée lo sợ không biết làm thế nào thì hai người bạn thân là

Nisus và Euryale xin phá vòng vây ra ngoài đem tin cho Enée. Lúc đó quân Rutules say rượu đang ngủ cả nên tha hồ cho hai chàng chém giết họ. Không may cho Euryale vì nán ná mang theo các đồ vật lấy được của quân Rutules bị giết nên bị Volscens đem quân tiếp viện cho Turnus, bắt giải đi. Nisus chạy thoát vào rừng chờ mãi không thấy bạn đên bèn lộn lại tìm. Lúc thầy bạn bị bắt, chàng tức giận giết chết tên lính giải Euryale. Volscens không trông thấy Nisus đâu, tức giận giết chết Euryale. Nisus muôn trả thù cho bạn bèn nhảy xô lại đâm chết Volscens, nhưng chàng cũng bị quân Rutules giết chết.

Sáng hôm sau, trước khi ra trận, quân của Turnus bèn dẫn Nisus và Euryale trước trại Troie khiên quân của Enée càng hoảng sợ. Cuộc đấu rất dữ dội. Quân Troie vốn thiện chiến và quen giữ thành nên vẫn giữ vững được dinh trại.

Trong khi đó, Enée sang sứ Etrurie cầu cứu vua Tarchon là

người nồi ngôi Mézence. Lập tức vị vua đó giúp cho chàng ba mươi chiến thuyền chờ các chiến sĩ vũ trang đầy đủ tiền về cửa sông Tibre. Đang đi Enée chợt trông thấy trên mặt nước một bọn Nymphes theo tàu của chàng. Một trong bọn tên là Cymodocée bảo chàng : « Hãy mau lên, Enée, chúng ta đây chính là những tàu của chàng mà vị nữ thần Cybèle đã hóa thành Nymphes để tránh khỏi bị Turnus đốt cháy. Chàng hãy tiên lên vì dinh trại Troie đang bị Turnus tàn công ». Nói xong Cymodocée lây tay đầy một cái tức thì tàu của Enée tiên như bay trên mặt nước. Sáng sớm quân Troie trông thấy tàu cứu viện đến mừng rỡ phản khởi vô cùng. Họ reo hò ầm ĩ. Turnus thấy thèm vị chạy ra bờ biển định ngăn không cho quân cứu viện đồ bộ, nhưng muộn quá rồi. Quân Etrusques sợ có sự cản trở đã kéo cả tàu lên bờ. Cuộc xung đột thật là sôi nổi. Cả hai bên sự tồn thết đều nặng nề. Chính con trai của Evandre là Pallas cũng bị chết. Còn bên kia thì Mézence bị Enée làm cho bị thương. Hắn đang sắp bị chàng

giết chết thì con trai hắn là Lausus đến chặn trước mặt Enée cho cha rút lui. Enée tức giận đâm chết Lausus. Mézence thấy con chết chạy lại cõi sức tàn công kè thu. Enée chống giữ một hồi sau đâm ngọn giáo vào trán con ngựa của Mézence. Con vật chồm lên hất ngã chủ xuống rồi lăn ra chết. Enée đâm chết nốt Mézence. Còn Turnus, Junon muôn cứu hắn nên hóa phép cho một Enée già chạy trước mặt hắn. Hắn mãi đuổi cái bóng đó nên ra khỏi bối chiến trường và thoát chết.

Ngày hôm sau, Enée thăng trần ra lệnh đình chiến trong mười hai hôm để cho quân địch đi tìm các xác chết của họ đem về chôn cất.

Trong khi đó, ở Lavinium vua Latinus hội họp các bô lão trong xứ. Ông định cho Enée một thửa đất để chàng xây lanh, nhưng Turnus không chịu. Họ còn đang bàn định thì quân đội Troie đã kéo đến đầy cánh đồng. Turnus liền giao cho bà Camille là nữ hoàng của quân Volques nhiệm vụ ngăn cản đoàn kỵ binh của Enée. Cuộc đầu rát là ghê gớm. Camille sau một cuộc chiến ánh dũng đã bị chết khiên quân Volques và Rutules tan tác phải rút lui cả về thành.

quê hương tôi S.O.S

(gởi về QUẢNG-NAM)

*Quê hương tôi, toàn hầm chông cạm bẫy
Con đường làng lở lói vết đạn bom
Mẹ già sợ, lo, tiêu tụy hao mòn
Bà con tôi chết, xác thân không toàn vẹn*

*Quê hương tôi, hai mùa mưa, nắng
Người dân cần cù, có tranh giật gì đâu?
Sao đạn bom cứ trút mãi lên đầu
Máu, lửa, lệ, nhuộm bầu trời đen nghịt*

*Quê hương tôi, đương nỗi da xáo thịt!
Không thương dùm còn xúi dục làm chi?
Thượng-đế ôi! Con van lạy, cúi quỳ,
Thân bé nhỏ xin về chầu Thượng-đế*

*Quê hương tôi, buồn thương bao xiết kè
Vợ xa chồng, bầy con trẻ mất cha
Bến Hải phân chia, hai mảnh sơn hà
Thù, chém giết, ôi đau lòng đất mẹ*

*Quê hương tôi, chắc rồi đây quanh quê
Chỉ còn toàn những đồ nát điêu linh
Bắc, Nam ôi, thăm thiết biết bao tình
Đem thương xót cứu giúp Quê-hương vỡ*

DANH TỪ LÃNG MẠN

TRONG VĂN - CHƯƠNG VIỆT - NAM

* ĐÔNG - TÙNG

CHÓI nay, danh từ «lãng mạn» trong văn chương đang có một sự hàm hồ vì nó quá trừu tượng đã làm khó khăn cho anh chị em học sinh, sinh viên trong khi quy định các tư trào, văn phái, tác giả, tác phẩm trong văn học sử V.N..

Điều đó không phải không có lý do chính đáng, vì những nhà viết văn học sử mà còn có những nhận xét, quy định khác biệt sau đây:

Ví dụ :

Trong « Việt-Nam văn học sử yếu » chương thứ 20, Giáo sư Dương-quảng-Hàm viết :

« ... trong các nhà văn có khuynh hướng về tình cảm ta nhận thấy có nhiều tính cách khác nhau, hoặc tình cảm lãng mạn như Hồ-xuân-Hương, Chu-mạnh-Trinh..., hoặc tình cảm hào-hùng như Nguyễn-công-Trứ, Cao-bá-Quát.

DANH TỪ LÃNG MẠN

Trong « Văn học sử V.N » văn - chương chữ nôm, chương II tiết III với tiêu đề « Thi sĩ tình cảm » thì Giáo sư Thanh Lãng lại viết như sau :

« Trong các nhà có khuynh hướng về tình cảm, ta nhận thấy có nhiều tính cách khác nhau, hoặc tình cảm lãng mạn như Hồ-xuân-Hương, Chu-mạnh-Trinh..., hoặc tình cảm hào-hùng như Nguyễn-công-Trứ, Cao-bá-Quát.

Hai nhà viết về văn học trên đây, đối với các tác giả đã có những nhận xét đồng :

1. — Cả hai ông đều nhận Hồ-xuân-Hương, Chu-mạnh-Trinh là những thi sĩ có khuynh hướng lãng mạn.

2. — Đối với Nguyễn-công-Trứ và Cao-bá-Quát thì hai ông lại có những nhận định khác nhau.

Vì theo ông Dương-quảng-Hàm, thì Nguyễn-công-Trứ

không có khuynh hướng lãng mạn, mà chỉ là một văn sĩ có tình cảm hào hùng tao nhã ; và Cao-bá-Quát cũng vậy, họ Cao chỉ có tình cảm phần uất chán nản của một người bất đắc chí. Trái lại Giáo sư Thanh-Lãng lại bảo rằng : Nguyễn-công-Trứ là ông tổ phái lãng mạn, nhưng nếu không phải là ông tổ thì ít ra cũng là một chiến sĩ tiền phong của những tư tưởng lãng mạn cực kỳ đó.... (Văn học sử Việt-Nam, văn chương chữ nôm trang 74).

Về nhận xét ông Cao-Bá-Quát cũng vậy, cũng sách nói trên trang 88, ông Thanh Lãng viết : trong con người lãng mạn ngông cuồng ấy...

Lại nữa, Giáo sư Phạm Văn-Diêu, trong « Việt-Nam thi văn giảng bình » đoạn nhận xét về Nguyễn-công-Trứ và Cao-Bá-Quát, thì hoàn toàn khác biệt cả hai ông Dương-Quảng-Hàm và

Thanh-Lãng.

Về Nguyễn-Công-Trú òng Diêu viết Nguyễn-Công-Trú thiệt xứng đáng là một nhà thơ khai phóng, mở đầu cho nền văn học nhà Nguyễn, mang cả một màu sắc riêng: Khuynh hướng, Hướng thu, Tích-cực.

Khi nhận xét về họ Cao, òng Diêu lại viết: « Cao Bá Quát là một thi nhân tiêu biểu rõ rệt cho khuynh hướng hướng thu, tiêu cực ».

Lại đến như Nguyễn-Du, tác giả « Đoạn trường Tân thanh» thì cả ba vị Giáo-sư viết văn học sử kể trên, đều không cho là có tư tưởng lãng mạn, có khuynh hướng lãng mạn cả. Đó là một điều làm cho bọn hậu học chúng ta không khỏi nghi ngờ.

Các vị giáo sư, các nhà viết văn học sử, mà còn có những tình trạng ngược kèn xuôi như vậy, thì những học sinh tránh sao khỏi chập chùng bỗng giữa biển học mênh mông.

Tại sao lại có tình trạng

này? phải chẳng vì chúng ta chưa có một sự xác định về danh từ lãng mạn cũng như nội dung khuynh hướng lãng mạn trong văn chương.

Thiệt vậy, khi chúng ta chưa nhận thức rõ củ khoai từ, củ khoai nưa và củ khoai mòn, thì có thể nhận củ khoai này sang củ khoai khác, là một việc mà chúng ta không đáng ngạc nhiên.

Có lần chúng tôi hân hạnh được hầu chuyện một vị giáo sư già, nhân thảo luận với vấn đề đó, vị giáo sư ấy nói:

« Mуốn có một nhận định rõ ràng cho khỏi lầm lẫn về vấn đề đó, trước hết chúng ta phải :

a) Xác định danh từ lãng mạn, nhất là tiếng lãng mạn trong văn chương.

b) Phải tìm hiểu cho rõ ràng về văn phái lãng mạn của Pháp vì chữ «lãng mạn» của ta là dịchchữRomantique của Pháp ; phái văn học của

Pháp gọi là Romantisme, nếu không tìm từ nguồn gốc, thì khó mà minh định được rành rẽ.

Vậy lãng mạn là gì :

Lãng là sóng, Mạn nước tràn ra ; lãng mạn nghĩa đen là sóng nước tràn ra, nghĩa bóng chỉ cái gì không chịu bó buộc, thích tự do phóng khoáng.

Cũng cần phải nói rõ thêm ở đây rằng : nghĩa đen và nghĩa bóng hai chữ lãng mạn chỉ có thể. Ấy thế mà đã có người, trong đó có cả các cụ Đồ nho thường cho rằng, văn thơ lãng mạn là một lối văn mơ hồ, diễm tinh, có hại cho bọn thanh niên nam nữ.

Thế nào là văn chương lãng mạn :

Ở đây cuốn Từ-Hải của Trung-Hoa định nghĩa :

« Thập bát thế kỷ trung đại, chí thập cửu thế kỷ sơ kỷ, Âu châu văn nghệ tư tưởng giới chi chủ trào, nhân phản kháng cỗ diễn chủ

nghĩa nỗi khóc, kỳ công cộng đặc trưng hữu tam. Nhất : trọng chủ quan, thượng lý tưởng, đả phá nhất thiết hình thức, nhì dị hào phóng túng thú chi cá nhân tình tự vi quý. Nhị : Hiếu kỳ, thượng mỹ, dĩ bình phàm chí nhật thường sinh hoạt, bất túc dĩ động thính văn, cố thủ tài trung cỗ nhị gia dĩ tuyên nhiễm chí miêu tả. Tam : Cách mạng tinh thần phản kháng nhất thiết câu thúc cá nhân tự do chi nhân tập đạo đức xã hội pháp độ... Lãng mạn chủ nghĩa vận động sơ khởi ư Pháp, Anh, Đức tam quốc nhi phò cập ư toàn Âu Châu. »

Nghĩa là một trào lưu tư tưởng của văn nghệ Âu Châu bắt đầu giữa thế kỷ 18 tới đầu thế kỷ 19. Để chống lại văn phái cỗ diễn, văn trào này có ba đặc tính :

1 — Chủ trọng cái ta, sùng thượng tư tưởng, đả phá mọi công thức cỗ diễn, lấy phóng

khoáng, cởi mở của con người trên hết.

2 — Thích cái lạ, ham cái đẹp, tưởng tượng, hư cấu những thực trạng đẹp hơn của những điều tai nghe mắt thấy hàng ngày.

3 — Chủ trọng tinh thần cách mạng, chối bỏ công thức, tập quán xã hội đã trói buộc con người, làm tổn thương đến tự do cá nhân. Văn trào này khởi điểm từ ba nước Pháp, Anh, Đức sau đó tràn khắp Âu Châu.

Định nghĩa một danh từ mà tác giả Từ-Hải đã cho ta ngần ấy nội dung, cũng tạm gọi là đầy đủ.

Nhưng nói tới danh từ « lãng mạn » trong văn chương Việt-Nam mà ngày nay chúng ta đang dùng, nó liên quan mật thiết với chữ « Romantique » hay là « Romantisme » của Pháp. Để hiểu một cách rành mạch, chúng ta hãy chịu khó tìm hiểu văn phái này của Pháp.

Văn phái Lãng mạn (Romantisme) của Pháp.

1 — Do lai, hình thành và phát triển.

2 — Nội dung và hình thức

3 — Những tác giả và tác phẩm biểu tượng cho văn phái này.

— Thoái trào của văn chương lãng mạn.

— Ảnh hưởng văn chương lãng mạn Âu châu sang Trung Hoa và Việt Nam.

Do lai của tư trào văn chương lãng mạn ở Pháp.

Giữa thế kỷ 18, nhờ khoa học thực nghiệm, người ta đã phát minh được máy hơi nước và máy nổ, nền kinh tế kỹ nghệ và đại thương đã thay thế một phần lớn cho nền kinh tế thủ công, tiểu thương và nông nghiệp cổ điển.

Với những cuộc viễn du giao hòa giữa người Pháp với người Anh, Đức, Mỹ v.v. với mục đích thương mại và kỹ nghệ làm cho cuộc sống

nói chung của con người ngày càng phát triển, đòi hỏi sự mở rộng, phóng khoáng mọi mặt của xã-hội đương thời, cho nên đối với nền văn học « cổ điển » (Les Classicisme), ở nước

Pháp lúc đó. Với những công thức, ước lệ, thúc phược, gò bó, làm thui chột khờ cạn nguồn tình cảm của con người, nhất là con người nghệ sĩ. Bởi vậy, văn trào cổ điển không thể tồn tại, tất nhiên nó phải ngừng bước đế cho một văn trào mới, phóng khoáng tự-do, đáp ứng đúng nhu cầu sinh tâm lý của đương thời ra thay thế. Đó là văn trào lãng mạn.

Hình thành và phát triển

Kinh nghiệm lịch sử cho hay, mỗi một khi cái cũ không còn thích hợp nữa, lẽ tất nhiên phải tàn rụi rồi chết đi, để nhường bước cho cái mới hợp thời hơn,

đáp ứng đúng nhu cầu thời đại hơn lên thay thế.

Nhưng trước khi tắt thở, bao giờ và ở đâu cái cũ kia cũng triền hết tàn lực dè phản ứng; rày chết lần cuối cùng.

Vậy thì văn trào cổ điển Pháp vào bán thế kỷ 18, trước phút chuyển mình cũng có những hiện trạng khá buồn cười.

Số là hồi đó tại nước Pháp, văn trào mới; văn trào lãng mạn đã bắt đầu hình thành và đang phát triển, những tác giả mới bắt đầu xuất hiện, với chủ trương triệt hạ bức thành kiên cố « văn trào cổ điển » lúc đó, những nghệ sĩ mới đã dùng một danh từ khá dí dỏm là « Majister dixit » mà gần đây người Việt chúng ta đã dịch một cách bóng bẩy, hài hước là « Tử viết » cũng như anh em văn nghệ sĩ trong « Nhân văn giai phẩm » miền Bắc gọi hài hước bọn văn

nghệ Mác sit là « Mác nói ».

Tuy nhiên, văn phái cỗ điền chưa dẽ gì giơ tay đầu hàng, mà trái lại họ cũng phản công lại khá dữ dội. Nghĩa là trong khi phái mới đang phát triển, thi phái cũ vẫn tiếp tục tổ chức những thi đàn (salon littéraire) họ cùng nhau xướng họa ngâm nga. Không biết rằng họ có nhớ rung đùi hay không(?) có điều chắc chắn là « thơ thi xã, thuyền Nghệ-an » thì xa Babel và Véc-xây lầm. Ngoại trừ chiến thuyền thực dân, chở đầy lính và súng năm 1858 tới Đà-Nẵng, năm 1859 tới Saigon, năm 1872 tới Hồng Hà để công phá Hà nội, năm 1883 tới cửa Thuận-An để xâm lăng Huế, thì lại là một chuyện.

Trong văn học sử nước Pháp có ghi nhận: có một lần nhân điền một vở kịch của phái mới, nội dung cũng như hình thức hoàn toàn phá vỡ tất cả những cái gi

là ước lệ, công thức, cỗ điền, được tất cả khán giả hoan hô nhiệt liệt, trong khi văn phái cỗ điền lại la hét đả đảo... cuối cùng thành một cuộc ẩu đả mà văn học sĩ Pháp gọi là «chiến tranh» (Hernani). Nhưng rồi mặc.. con lừa «lãng mạn» cứ đi, để làm tròn nhiệm vụ lịch sử nhất định.

Nội dung và hình thức

Nội dung cũng như hình thức của tư trào văn chương lãng mạn ở Pháp hoàn toàn trái lại với «Cỗ điền», ví dụ:

Về nội dung:

1 - Văn chương cỗ điền chủ trương lý trí chế ngự tình cảm, thì ngược lại văn chương lãng mạn chủ trương tình cảm phải đặt lên hàng đầu trong mỗi thành phần tác phẩm.

2 - Văn chương cỗ điền, lấy triết lý Socrate, thứ triết

lý đã được đại Đế quốc La Mã công nhận. Thì ở đây văn phái lãng mạn cũng không hoàn toàn chối bỏ hết, nhưng họ còn đòi hỏi thêm là phải du nhập từ nước ngoài vào hoặc tự phát triển ra những hệ thống triết lý khác nữa, đó là vấn đề căn bản tự do tư tưởng của chế độ tư sản dân quyền của cuộc cách mạng Pháp (1789).

3 - Văn chương cỗ điền buộc văn nghệ sĩ phải lấy nguồn cảm công giáo (Inspiration religieuse) làm căn bản sáng tác. Điểm đó văn phái lãng mạn cũng không hoàn toàn chối bỏ, nhưng họ còn tinh tế hóa hơn nữa, mặt khác họ còn đòi hỏi, ngoài nguồn cảm công giáo, người nghệ sĩ cần phải dung hòa mọi nguồn cảm dị đồng khác nữa, ấy mới gọi được là tự do.

4) Văn chương cỗ điền không chấp nhận sự tưởng

tượng, hư cấu của người nghệ sĩ, trái lại văn chương lãng mạn lại tuyệt đối đề cao cái đó. Vì họ cho rằng : người nghệ sĩ không những có nhiệm vụ phản ảnh thực tại xã hội, mà còn có nhiệm vụ xây dựng những viên ảnh tốt đẹp hơn, để đưa xã hội bước tới.

Về hình thức

I) Văn chương cỗ điền tuyệt đối nghiêm trang. Văn chương lãng mạn cũng không hoàn toàn chối bỏ sự nghiêm trang đó. Nhưng họ chỉ chối bỏ lối nghiêm trang trưởng giả, nghiêm trang của ông vua ngồi trên ngai vàng.

2) Cũng như ở Trung-Hoa và Việt-Nam, văn chương cỗ điền tại Pháp, chuyên dùng điền cỗ trong tác phẩm, do đó mỗi tác phẩm mới gần như bị lệ thuộc vào sách vở cũ ; văn-chương lãng mạn hoàn toàn chối bỏ chủ trương đó, mà họ đề cao tinh

thần phong khoáng sáng tạo trong mọi tác phẩm.

3) Cũng như ở Trung-Hoa và Việt Nam, văn chương cổ điền ở Pháp rất ướt lệ và công thức, thôi tao về từ điệu, thì văn chương lãng mạn lại chủ trương giải phóng về niềm luật, phá vỡ công thức, ướt lệ, đề cao về từ điệu người ta chỉ cần diễn đạt những cái gì mà người văn nghệ sĩ muốn nói.

4) Văn chương cổ điền phủ nhận cái ta, cho rằng cái ta trong văn chương là cái đáng ghét, (*le moi est haissable*) trái lại văn chương phái lãng mạn lại phụng sự cái ta, đề cao cái ta trong tác phẩm văn nghệ.

Đây phải chăng là hiện thân của chủ nghĩa tư sản Dân quyền, đề cao và phụng sự cá nhân.

5) Ngoài dãy Thượng-Đế, văn chương cổ điền ở Pháp đối với thiên nhiên không có gì là hệ trọng, nói cụ thể hơn,

tình yêu thiên nhiên rất ít, vì không thấy đề ra trong đường lối sáng tác văn chương cổ điền ở Pháp.

Trái lại tình yêu thiên nhiên, ca tụng cảnh vật thiên nhiên, là những tiêu chuẩn sáng tác quan trọng của văn phái lãng mạn.

Ví dụ vài vần thơ sau đây của Lamartine đã chứng minh điều đó.

Objets inanimés

*Avez vous donc une âme,
Qui s'attache à notre âme
Et la force d'aimer.*

Tạm dịch :

Hồi vật vô tri !

Các người có chẳng một linh hồn

Nó quyến luyến

*Và buộc linh hồn chúng ta
phải yêu đương*

Những tác-giả và tác-phẩm điền hình cho văn phái Lãng mạn ở Pháp :

Victor Hugo với Hernani.
Les Misérables, Notre Dame

de Paris.

Lamartine với : Poésie, Harmonie poétique.

Và Chateaubriand với : Attala René.

Thoái trào của văn chương lãng mạn ở Pháp.

A) — Nguyên nhân chính.

Vũ trụ tự nhiên và nhân sinh xã hội là một bộ máy không lồ luôn luôn biến chuyển để tiến và tiến mãi. Vì vậy tất cả những cái gì, thuộc lãnh vực nào cũng không thể phù hợp được với tất cả mọi không thời gian, hay nói cụ thể hơn nữa, tất cả những cái ra đời bởi hoàn cảnh lịch sử xã hội nào, nó chỉ thích ứng cho bối cảnh xã hội ấy; tất nhiên khi hoàn cảnh xã hội biến chuyển khác đi thì nó trở thành lạc hậu, lỗi thời và tàn rụi để rồi cái khác mọc lên thay thế đáp ứng đúng nhu cầu xã hội hơn.

Nguyên nhân chính của sự thoái trào văn chương lãng mạn tại Pháp, cũng không thể chạy ra ngoài công lệ đó.

B) — Nguyên nhân thứ hai :

Văn chương lãng mạn Pháp đã xuất hiện và phát triển để hoàn thành nhiệm

vụ lịch sử văn học nước Pháp, một cách vẻ vang trong một gian đoạn lịch sử nhất định. Nhưng tiếc rằng trong khi tiến người ta đã để nó tiến trật đường rầy, đúng như câu triết gia Proudhon nói : « có những dịch hóa đi lên thì cũng có những dịch hóa đi lui ; tiến sai hướng, tiến trật đường rầy là dịch hóa đi lui vậy... »

Vì tiến trật đường rầy đó, mà văn chương lãng mạn Pháp đã biến cái nghĩa chính xác « tự do phóng khoáng cởi mở rào rạt » thành ủy mi mơ mộng ; trí tưởng tượng hirs cấu của người nghệ sĩ đứng đắn lúc ban đầu đã trở nên ảo huyền, không tưởng.

Lối văn lãng mạn phá sản đã tạo ra một số thanh niên Pháp thành những người mất trí đấu tranh, trở nên huyền bí, xa vời thực tế, lấy cá nhân khoái lạc làm lẽ sống !

Nó kết quả tất nhiên của nền văn học lãng mạn dựa tới thoái trào để nhường bước cho một cái khác mọc lên thay thế.



CÁI
CHẾT
CỦA
MỘT
NGƯỜI
ĐÀN
ÔNG
ĐỌC
THẦN

Truyện ngắn : HOÀNG HẢI THỦY
(tiếp theo P.T. 171)

ON G thầy thuốc đỡ tờ giấy nhầu nát và ngã mầu vàng trên tay người bô già, và thấy có ghi năm tên người trên giấy. Tên ba người bạn nọ, tên một người bạn đã chết hai năm trước đây, và tên một người lạ. Người bô già nói rằng người lạ đó là một ông chủ xưởng dệt, chủ y vẫn đi lại, thăm hỏi ông chủ xưởng dệt này, nhưng cách đây vài năm, ông này đã sang Pháp và ở luôn bên ấy.

Ba người nhìn nhau. Cả ba cùng cảm thấy một cảm giác tò mò khó chịu.

— Như vậy là nghĩa lý làm sao ? — ông nhà văn hỏi — Bỗng định đọc cho chúng mình nghe một diễn-văn vĩnh-biệt chẳng ?

Ông nhà văn cười gượng :

CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG

— Hắn vậy, chắc là ông định khuyên chúng mình ở lại cứ yên
tâm. Ông qua bèn thu xếp trước..

Ông thầy thuốc cúi nhìn vào ô kéo bàn mở hé. Đột nhiên, mấy nét chữ viết đậm đập vào mắt ông, trên một tấm bì thư giấy trắng dày và lớn — « gửi các bạn tôi ».

— Coi nè... Thư gửi cho ba chúng mình. — Ông thầy thuốc cầm phong thư trong ô kéo do lên. Ông quay lại nhìn người già nhân — Ông bô già hiểu ý lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Ông nhà văn mở rộng đôi mắt :

— Thư gửi bọn mình thật sao ?

— Chắc vậy — ông thầy thuốc đáp — Mình mở ra coi qua khác biết.

Ông nhà văn trịnh trọng :

— Chúng mình có bồn phận đọc thư này. Nếu không phải là thư gửi cho mình, mình sẽ tìm người mà hắn muốn gửi thư để trao thư lại.

— Nên lắm...

Nói xong, ông thầy thuốc cầm con dao rọc giấy cán dài mồi nhỏ đẽ trên bàn, rồi đặt bức thư trên mặt bàn, thận trọng dùng lưỡi dao mỏng rọc bì thư. Ba người bạn đứng tụ lại quanh bàn. Ông thầy thuốc trao lá thư vừa được lấy ra cho ông nhà văn :

— Ông còn sáng mắt nhất. Ông đọc lên chúng mình cùng nghe.

Ông nhà văn ngồi ngay ngắn lại, ông sửa lại gọng kiếng trắng và bắt đầu :

— Gửi các bạn tôi... — ông mỉm cười — Thư cũng mở đầu bằng câu này, như ngoài bì : gửi các bạn tôi. Trước đây chúng ba mười phút đồng hồ, tôi vừa thở hơi cuối cùng. Các bạn tụ họp quanh chỗ tôi nằm và các bạn sẽ đọc bức thư này, nếu tôi không hủy bỏ nó đi trước khi tôi chết. Khi viết thơ này, tôi muốn các bạn sẽ đọc nó sau khi tôi chết. Nhưng cũng có thể sau đây, tôi sẽ hủy thư này, nếu mai đây tôi suy nghĩ lại...

Ông thầy thuốc nhô người về phía bạn, đôi lông mày đã có nhiều sợi bạc, nhúi lại, có vẻ khó hiểu và bức bộ :

— Hắn viết chi? Sao lại lôi thôi vậy?

Không trả lời, ông nhà văn đọc tiếp:

— ...Và hủy bỏ thư này đi, vì nó không còn có ảnh hưởng gì đến tôi nữa — tôi đã chết rồi mà — và vì nó có thể làm hại nhiều cho các bạn, đầu độc cuộc sống của các bạn...

Ông nhà buôn ngạc nhiên:

— Đầu độc cuộc sống của chúng mình ư?

Ông thầy thuốc nóng nảy:

— Đọc lẹ lên ông — coi hắn viết gì...?

— Tôi tự hỏi... — ông nhà văn cao giọng đọc tiếp — ...Bức mảnh của ma quái nào đã thúc đẩy tôi ngồi viết thư này cho các bạn. Đúng là ma quái. Vì tôi biết thư này sẽ làm các bạn đau đớn mà tôi vẫn viết — đau đớn một cách vô ích — nhất là tôi không có qua một ác cảm nào đối với các bạn. Tôi mến các bạn cũng như các bạn mến tôi vậy. Tôi không bao giờ khinh khi, coi thường, nói xấu các bạn, mặc dầu đôi khi tôi có trêu cợt các bạn. Có lẽ tôi viết thư này vì một ý muốn nhỏ nhặt, thầm kín là tôi muốn để lại một sự thật trên cõi đời đầy giả dối, lường gạt, dấu diếm này sau khi tôi chết...

Giọng người đọc thư đột nhiên run run:

— Sự thật đó là trong thời tôi sống... tôi đã ngoại tình với vợ của các bạn, tất cả các bạn...

Ông nhà văn ngừ^o lại, ngạc nhiên hai bạn:

— Thư này hắn viết cách đây đã hơn mười năm rồi. Mười bảy năm...

Ông nhà buôn nóng nảy giật lấy lá thư:

— Đề tôi đọc...

Ông nhà văn nói như gắt:

— Ông đọc đi...

— Với mỗi bà vợ của các bạn, tôi có một trường hợp gần gũi khác nhau. Có bà đã sống với tôi trong nhiều tháng như vợ chồng thật sự. Có bà tôi chỉ được gần vài lần, khó khăn và không hào hứng gì. Có bà làm tôi yêu mê đắm nỗi tôi muốn tự-tử chết sau khi phải

nhau và chấm dứt cuộc tình duyên. Có bà làm tôi chán chường đến nỗi tôi phải trốn tránh. Có bà là quả quyết là có con với tôi chứ không phải là có con với chồng. Tôi chỉ kè lại với các bạn có vậy thôi. Không hơn, không kém. Tôi gấp thư này lại, bỏ vào bì thư gửi cho các bạn, đ𝐞 sẵn trong ngăn kéo giấy tờ "mật" nhất của tôi. Thư này sẽ nằm kín ở đó cho đến lúc tôi đòi ý dem xé, đem đốt nó đi, hoặc cho đến khi tôi chết và các bạn mở ra đọc nó. Vĩnh biệt các bạn..."

Ông thầy thuốc dỗ lấy lá thư và cầm thận đọc nhầm lại từ dòng đầu đến dòng cuối:

Trong lúc đó, ông nhà buôn ngồi ngây ra như tượng gỗ và ông nhà văn đi dì lại trong phòng. Đột ngột, ông nhà văn nói qua hàn rắng nghiêm khắc. « Bọn khốn nạn... », rồi dừng lại, dừng nhìn ngay vào không gian, như tìm ở đó một cái gì đã tan biến trong không khí. Ông cố mường tượng lại hình ảnh người đàn bà mảnh mai, khả ái, tươi trẻ mà năm xưa ông đã ôm ấp, đã yêu thương: người đàn bà năm xưa là vợ ông và đã chết. Nhiều khuôn mặt đàn bà khác lò mò hiện ra, lẫn lộn vào nhau, có những khuôn mặt được yêu thương và nhớ nhung, có những khuôn mặt chìm mất nhiều nét vào quên lãng. Nhưng ông không thể nào tưởng tượng lại được trọn vẹn hình ảnh người vợ năm xưa. Khuôn mặt và thân thể. Trong những năm về sau này của cuộc sống chung vợ chồng, thân thể của bà vợ ông đã không còn hấp dẫn ông nữa, không làm ông thèm muốn nữa. Nhưng bà vợ ông lúc đó mới thực sự là vợ ông: cao quý hơn một người bạn chí thiết, người kiêu hãnh vì những thành công của ông, đầy thông cảm và an ủi, khuyến khích khi ông buồn rầu, thất vọng. Ông thấy rằng người đàn bà đó không thể nào lừa dối ông để yêu một gã đàn ông tầm thường vừa nằm xuống phòng bên. Gã đó chỉ kém ông chút không có một điểm gì hơn ông cả. Trừ điểm tiền bạc, nhưng ông cũng không để vợ ông phải thiếu thốn quá nhiều. Nhà văn vốn nghèo nhưng tương đối ông thành công và kiếm được nhiều tiền đủ cho vợ chồng ông sống phong lưu. Rất có thể lá thư cuối cùng này chỉ là một hành động trả thù của gã đàn ông kém cỏi, thua thiệt trong tình trường. Có thể gã viết

thư này yêu vợ ông và thèm muốn được gần nàng, nhưng y không loại nguyễn và y bày đặt ra chuyện già dối này để trêu thù. Chứng cứ đâu? Có gì chứng thực rằng vợ ông đã ngoại tình với hắn? Biết đâu chẳng phải vì ghen, vì thấy rõ mình thua kém mà gã kia đã viết ra bức thư này? Có thể như vậy lắm. Dù sao đi nữa, dù chuyện này có thiệt đi nữa, sự trả thù của gã viết thư này cũng tồi tàn, hèn mạt và không có ảnh hưởng gì cả.

Ông thầy thuốc nhìn đăm đăm vào tờ giấy có những nét chữ đã phai mầu mực mờ rộng trên bàn và nghĩ đến người vợ hiền, dịu dàng, nay đã già, má đã răn và da đã khô, đang nằm ngủ yên lành trong căn phòng ngủ ấm cúng nhà ông, ông cũng nghĩ đến ba đứa con : anh con trai lớn nhất đã vô học trường Quân y, cô con gái thứ hai đã định hôn với một luật sư, hôn lễ dự định vào dịp giáng sinh sắp tới, đến cô con gái út đang chờ học bằng sang Pháp du học, cô út có khiếu đặc biệt về âm nhạc, một nữ nhạc sĩ dương cầm số một trong hạng tuổi của cô ở Việt Nam. Ông thấy rằng cuộc đời ông, gia đình ông, sống thật đẹp, có hạnh phúc hơn người. Ý nghĩ ấy làm cho ông thấy rằng lá thư này của người bạn không lấy gì làm thân thiết lắm vừa qua đời trở thành vô nghĩa, gần như không đáng để ông đọc đến. Ông chẳng thấy một cảm giác gì khác lạ mặc dầu ông thấy rằng chưa chắc chuyện viết trong thư này đã là chuyện hoàn toàn bịa đặt. Ông nhớ lại một giai đoạn của đời ông, một giai đoạn tương đối đen tối. Đó là một thời cách đây chừng mười lăm năm. Hồi đó, ông gặp nhiều chuyện bất như ý và nguy hại hơn hết là ông có ngoại tình với một người đàn bà đẹp và đa tình cuồng nhiệt trong tình yêu. Hồi đó, ông đã tưởng gia đình ông đến tan nát vì mối tình vụng trộm, tội lỗi đó. May sao, người đàn bà đa tình đó đột nhiên chán ông, bỏ rơi ông để chạy theo một người đàn ông khác rồi tự tử chết. Rồi ông dần dần trở về sống yên lành trong cuộc sống yên lành, trật tự cũ, và sóng gió và những phiền muộn, những đe dọa qua đi như không bao giờ có. Nếu vợ ông có phạm tội, chắc là phạm tội vào thời gian đó. Có thể lắm. Thời đó, ông chẳng nhìn nhòi gì đến vợ con. Nếu có, đó là lỗi tại ông, tất cả đều do ông....

Ông thương gia đứng bên cửa sổ, nhìn vào bóng đêm mờ lạnh.

Ông cố gọi nhớ lại hình ảnh người vợ đã chết, và ngạc nhiên khi thấy mình chỉ còn nhớ lại rất mơ hồ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ ông tưởng tượng lại hình ảnh vợ, tuy nhiều lúc ông có thấy nhớ và tiếc thương. Cố nhớ lại vợ, ông chỉ thấy hiện ra trước mắt cái cảnh ông bận đồ đan, đứng tiếp khách đến viếng và phúng điếu bên chiếc quan tài lung linh ánh nến đặt ở giữa phòng. Có một điều ông thấy rõ : Vợ ông là một người đàn bà tầm thường, kém người về tất cả mọi mặt. Nàng sinh trưởng trong một gia đình buôn bán tạp hóa, tâm trí không có lấy nửa đồng bạc lảng mạn. Người đàn bà đó mà ngoại tình, mà lại có đàn ông không phải là chồng yêu thương, nhớ nhung, chiều chuộng săn đón thì thật là một chuyện lạ.

Ông thầy thuốc đứng dậy :

— Tôi về...

Ông nhà buôn quay lại và nói :

— Tôi cũng về. Có còn gì cần đến chúng mình ở đây nữa đâu...

Ông thầy thuốc cầm lá thư trên bàn, bỏ thư vào bì, rồi bỏ vào túi áo mình. Ông mở cửa đi sang phòng bên. Ông chậm chậm đi đến bên giường người chết — trong lúc ba người kia yên lặng nhìn người nằm trong giường. Sau đó, cả bốn người theo nhau ra khỏi phòng.

Trên cầu thang, họ dừng lại, ông thầy thuốc dặn dò người bô già về việc lo liệu tang ma !

— Sáng sớm, chú phải đánh dây thép ngay cho bà chị ông ấy biết...

Người bô già chắp hai tay trước ngực :

— Bầm ông vâng...

Ông nhà văn nói tiếp :

— Tôi lo việc đăng cáo-phó trên báo cho...

— Tôi báo cho Hội Tương Tế biết... có ông nào trong Hội đến chưa nhỉ ?

Người nói câu sau cùng là ông nhà buôn.

Họ ra khỏi nhà. Ông nhà văn hồi nay đến bằng xe tắc-xi, ngồi vào chiếc xe nhỏ của ông thầy thuốc. Trời đêm sắp sáng, Đường như trong vòm cây xa đã có vài tiếng chim.

Hai người bạn già ngồi trong chiếc xe chạy chậm trên đường
đêm vắng. Họ không nói gì với nhau cho đến lúc xe chạy qua bến xe
đò trước cửa chợ. Bến xe sáng choang ánh đèn, nhiều hành khách đã
lên ngồi trong xe, những người dàn bà bận áo lạnh và khăn len chùm
đầu. Ông nhà văn nhìn vào bến xe, nói trống không :

— Có xe chạy suốt đêm về Saigon ?

Ông thầy thuốc cũng đáp trống không :

— Hồi trước thì chạy suốt đêm. Hồi này có lẽ gần sáng mới xe
chạy, vì các ấp chiến lược đóng cồng, chặn đường ban đêm...

Xe về đến một ngã tư thành phố !

— Cho tôi xuống đây...

— Đề tôi đưa anh về tận nhà...

Ông nhà văn mở cửa xe, mỉm cười :

— Cám ơn anh. Tôi muốn đi bộ một quãng. Lâu lắm rồi, không
có dịp đi bộ ban đêm...

— Tôi thì phải đi luôn luôn...

Dãy phô sáng ánh đèn điện — gần sáng, những ngọn đèn đường
thường sáng trội lên — được thêu gọn vào khung kiến trúc hậu của
chiếc xe. Về đến trước cửa nhà, ông thầy thuốc còn lờ mờ trông
thấy trong mặt kính bóng người bạn đi thấp thoáng ở khoảng xa
đằng sau. Ông nghĩ đến lá thư nằm trong túi. Bà vợ ông sẽ tìm thấy lá thư
này trong số giấy tờ quý nhất của ông sau khi ông chết, những tờ giấy
ông giữ kín nhất. Và trong cơn mơ màng — với một sức mạnh phi
thường của óc tưởng tượng — ông tưởng như nghe thấy tiếng bà vợ
ông thì thầm trên mồ ông — « anh yêu dấu... anh cao thượng, anh
thương em biết là chừng nào..! »



* DANH NGÔN

● Sự phán xét của một người không phải là luật chung
cho tất cả.

(*Le jugement d'un seul n'est pas la loi de tous*)

GRESSET



* NGUYỄN - VŨ

(tiếp theo P.T. 171)

SAU khi Mặt-trận Bình-dân Pháp lên nắm chính quyền được vài tháng, một số trí thức và báo chí Sài-gòn phát động một phong trào gọi là « Hội-nghị Đông Dương », tiếng Pháp là « Congrès Indochinois ». Theo chủ trương của nhóm tổ chức thì Hội-nghị sẽ có sự tham gia của tất cả đại-diện của các giới dân-chú Nam-Trung-Bắc và Miền, Lèo. Mục-đích của Hội-nghị là mở một «Mặt-trận

bình-dân Đông-dương», (Front Populaire Indochinois) đề đòi hỏi nhà cầm quyền Pháp ở thuộc địa » thực-hiện những nguyên tắc dân chủ của Mặt-trận Bình-dân Pháp : tự-do ngôn luận, tự-do báo chí, tự-do hội-hợp, phong-thích-tù-nhân chính-trị, v.v...

Phong trào được một số báo chí cách-mạng ở Sài-gòn khởi xướng và cồn-xúy tuyên truyền rất mạnh và cũng được một số báo

chí Hà-nội nhiệt-liệt hưởng-ứng. Nhưng ngay lúc đầu nhà cầm quyền thực-dân đã dùng các biện pháp để cản trở sự thực-hiện Hội nghị ấy. Họ rất khôn-khéo, không công khai cầm-đoán, không hăm dọa đòn áp, vì họ sợ phản-ứng chống đối của dư-luận báo-chí và chính-giới ở « *Mẫu quốc* », danh từ nịnh bợ do bọn quan lại tôt-tố của « Quan thầy Pháp Lang-sa » dịch ng hĩa những chữ « *Métropole* », « *Mère patrie* ».

Nhưng họ vận dụng nhiều thủ đoạn vặt để cho tờ chức « Hội nghị Đông dương » thất bại, và trên thực tế Hội nghị đã thất bại chua chát. Hội nghị nhóm tại Hà nội, nơi Câu lạc bộ thể thao của người Pháp, ở trung tâm khu người Pháp. Ngay địa điểm này cũng đã là một sự hoàn toàn bất ngờ. Tuần có tham gia Hội nghị nhưng không có trong ban tổ chức. Tuần dọ hỏi một vài anh trong ủy ban thì được biết rằng những nơi Ủy ban định nhóm họp, nhà Hát

Tây, Khu Hội chợ v.v... đều không được phép của viên chánh mật thám Arnoux. Y vien là rằng khu Hội - chợ không có bàn ghế, còn nhà hát tây của thành phố thì ông Đốc lý Hà nội không cho mượn. Arnoux đề nghị sẽ mượn giùm Câu lạc bộ thể thao Pháp. Không có địa điểm nào khác, ủy ban đành phải mượn tạm nơi này vậy. Hội nghị nhóm họp không quá 50 người, toàn là « An-nam », Miên, Lào không tham dự. Đại biều Trung Kỳ chỉ có vài ba người tự động đi dự hội với tư cách cá nhân. Phái đoàn đại biều Saigon khá đông với độ 20 người, phần đông là Nhà Báo. Còn bao nhiêu là người Bắc hoặc người Nam, Trung, cư ngụ ở Hà-nội, và da số là giới nhà văn, nhà báo. Đóng vai trò hoạt động hăng hái nhất là các nhà báo có khuynhhướng mặt trận Bình dân. Tuần và vài người bạn trẻ khác ở Cao đẳng Học đường Đông dương đứng

riêng một nhóm thanh niên cách mạng, với danh hiệu « *Antifascistes indépendants* » (chống Phát-xít, và độc-lập, không đảng-phái). Hội-nghị khai mạc lúc 8 giờ tối ngay trên sân tennis ngoài trời, giữa một đám đông nhân viên mật-thám Tây và « An-nam », đứng rải rác chung quanh sân, dò xét diệu-bộ của từng người. Ban tổ chức ngồi đầy ghế chủ tịch đoàn. Sau bài diễn văn khai mạc của ban tòchúc trình bày lý do và mục đích của « Hội nghị Đông dương » lần lượt bước lên diễn đàn những người đã ghi tên trước. Mỗi người chỉ được phép nói 15 phút. Người đầu tiên là Nguyễn-văn-Chất, đảng-viên Cộng-sản, nói con cặc con kê không dám vào đâu cả. Trong bài đã viết sẵn, có một đoạn nhắc đến tên nhà Kịch-sĩ trú-danh của Anh quốc là Shakespeare. Nhưng vì không có học Anh-ngữ và thiếu cẩn-bản văn hóa, thay vì đọc « *Sék-s-Pir* » đúng theo tiếng Anh, Chất đọc : « *Sakêts pê-a-rô* », khiến một số đồng thính giả cười rộ lên. Không hiểu tại sao người ta cười, anh ta cũng cười theo. Dẫn-giả thứ nhì là Trương-Tửu. Tửu nói-chứ không đọc, và thao thao bất tuyệt. Quá 15 phút, anh còn nói, mặc dầu bị ban tòchúc huýt còi, bảo « tốp » lại. Tửu phớt lờ, cứ nói mãi, nói mãi, mỗi lúc mỗi hùng hồn. Thính giả càng vỗ tay nhiệt liệt, Trương-Tửu càng hăng, càng nói, cho đến đỗi chính ban tòchúc và chủ tịch đoàn cũng bị thu hút, lôi cuốn, chìm đắm trong những đợt sóng hùng biện ào-ạt ngập tràn cả cử tọa. Ba lần chuông rung, ba lần Trương Tửu vẫn không ngưng nói, cho đến khi anh chàng bước xuống diễn đài, với một nụ cười bướng bỉnh trên môi, thì toàn thể Hội nghị vỗ tay như pháo nổ. Trương Tửu đã nói đến 30 phút, không có một miếng giấy trong tay, và không lúc nào ra ngoài để tài mà anh đã tự lựa chọn : « *Tự do ngôn luận và tự do tư tưởng* ».

Dùng

midolĐiều trị đau nhức
và cảm cúm
CÓ BẢN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

Dùng

midolĐiều trị đau nhức
và cảm cúm
CÓ BẢN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

Sau Truong-Tửu, đến phiên A nedée Clémenti, một người Pháp có óc cách mạng, chống chính sách thực-dân Phán ở Đông Dương, và chủ nhiệm tờ tuần báo Pháp thân Việt : *L'Argus Indochinois*.

Ông nói bằng tiếng Pháp, và rất hăng say góp lời vào bản cáo trạng gay gắt chống chính sách áp-chế của chính phủ thuộc địa đối với các dân tộc Đông dương. Nhiều diễn giả khác, đại diện của Trung Kỳ, và Nam Kỳ, lần lượt lên diễn đàn. Tất cả đều nhầm vào một đề tài, và một mục phiêu : tấn công chế độ thuộc địa hiện hữu trên phương diện chính trị và báo chí. Mỗi diễn giả đều cố gắng vận dụng hết tài hùng biện của mình nhưng vẫn không tránh khỏi lặp đi lặp lại các khẩu hiệu mà mọi người đều biết. Bữa tiệc đại ngôn không kém hào hứng được chấm dứt vào lúc 11 giờ đêm, bằng một bản yêu sách (*desiderata*) a뢰 lên nhà

cầm quyền Pháp ở Hà Nội, đòi hoàn toàn tự do dư luận, tự do hội họp, tự do bầu cử dân biểu v.v...

« Hội nghị Đông Dương » được một số báo chí tuyên truyền cồ vỏ khá rầm rộ từ Hà Nội đến Saigon trong gần nửa tháng, được kết thúc sau một vài buổi hội họp bề ngoài có vẻ long trọng, rộn rịp, bề trong không kém sôi nổi, nhưng « chấm dứt thành đuôi cá », như một vài bạn trong Hội nghị đã nói theo một thành ngữ Pháp : « Le Congrès est terminé en queue de poisson ».

« Hội nghị Đông Dương », danh từ vĩ đại không có trụ sở thường trực. Người ta tự hỏi giá sử viên toàn quyền Đông Dương, đại diện tối cao của chính phủ Pháp, muốn trả lời các yêu sách của Hội nghị, thì gởi văn kiện chính thức đó cho ai, và gởi đến đâu ?

Nhà cầm quyền thuộc địa thì,

trên các bài diễn văn hay phô trương những danh từ thông dụng trong giai đoạn « Mặt trận Bình dân », nào là « công lý », « bình đẳng », « tiến bộ », « nhân đạo » v.v... và tuyên bố rầm rộ một chính sách « bình-dân » hướng về hạnh-phúc, quyền-lợi của quàng đại quần-chúng, nâng cao đời sống vật-chất và tinh thần của giới thợ thuyền, nhưng thực-tế vẫn tàn nhẫn, mỉa mai hơn trước.

Một thí-du điển hình nhất, là viên công sứ chủ tỉnh Nghệ-an, tên là Jeannin, người đảng Xã-hội Pháp (S.F.I.O). Chương trình vĩ đại và « nhân-đạo » của Đảng này, là bảo vệ và bênh vực quyền-lợi của dân chúng thoát khỏi ách bóc-lột, áp chế, của tư bản đế-quốc, v.v... Từ ngày có phong trào « Mặt trận Bình-dân » Pháp, ông Jeannin thường tuyên bố với các giới dân chúng Nghệ-an là ông thương yêu người Việt Nam cũng như anh em, và coi Nước Việt-Nam cũng như Nước mẹ của ông vậy, tuy ông là người Pháp 100%, ông lớn tiếng bảo trước hàng ngàn dân-chúng tụ họp ở thành phố Vinh, tịnh ly Nghệ-an.

Thưa các bạn, tên của tôi là Nguyễn-văn-Jeannin, và tôi là người An-na-mít trong tim (Annamite de coeur) cũng như các bạn vậy. ! Dân-chúng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, nhất là các « đồng bào » ở giới trí thức khen ngợi vô cùng tăm lòng yêu nước Việt-Nam, thương dân Việt Nam của vị quan cai-trị Pháp bình dân, bình đẳng, huynh - đệ. Không khí « Thề-giới đại đồng » của thuyết Kác-mác, do các « đồng chí » Cộng sản Pháp thổi phồng lên, thành những quả bóng bóng bay qua vòm trời « Án-dô-chi-na », đầy sắc màu rực rỡ, làm mà mắt người « nhà-quê anh em » ở Cửu-Lồng-giang và Hồng Hà.

Tuy nhiên, không bao lâu những quả bóng-bóng kia xì hơi xẹp-lép, và « thằng dân An-nam » sau những đêm liên hoan tung bừng chào đón phong - trào « Mặt trận Bình dân » Pháp, lúc tinh dậy sờ vào mặt mình, vẫn thấy cái mũi mình không cao như cái mũi của Nguyễn-văn-Jeannin.

(còn nữa)



tháng KÝ NIÊM

Chiều nay ngồi thêu áo
Bỗng dung trời đồ mưa
Gió lạnh làm thường nhớ
Kỷ-niệm thời xa xưa.

Bây giờ anh có biết
Tháng tư rời không anh ?
Thứ ba này mười chín
Còn mười hôm của mình.

Tự-nhiên nghe bối rối
Nghe má em ửng hồng
Buổi nào mang áo mới
E thiện về bên chồng.

Chiều nay ngồi thêu áo,
Kim châm vào tay đau.
Em lặng nhìn giọt máu,
Anh. — Tình yêu buổi đầu !

* PHƯƠNG-DUYÊN



ĐÉ MUA VÒNG HOA



Jean Jacques Gautier
• NHÃ-DIỀN dịch

CÉSAR E Caligut ngủ
tại đường La Tête. Một
hôm xe cán gã. Khu phố tưởng
gã chết. Người ta chở gã vào nhà
thương nhưng gã không chết.
Và ở nhà, người ta gom tiền để
phúng gã một vòng hoa. Gã biết
được thế là nhờ người thợ cắt
tóc. Người này không chung
tiền nhưng đến nhà thương thăm
gã.

Vòng hoa đợi mãi rồi tàn dần.
Rồi người ta đem vứt nó đi.
Nhưng đã có một vòng hoa và
một cuộc chung tiền.

Khi nạn nhân rời nhà thương,
gã nghĩ phải cảm ơn những
người đã nghĩ tới gã. Trước
hết gã nghĩ tới bà Brouillard.
Bà là quản gia, trông nom binh
đình gã ở.

Trông ngực đập mạnh, gã
xoay quanh đầm nơi cửa phòng bà
ở, nhưng cánh cửa không mở.
Césaire thở dài.

Nhẹ nó được một lát, người
ở thuê từng lầu sáu bước
lên thang gác. Gã tự nhủ :
— Thời đã lần khác vậy.

Và lại cũng chưa gấp phải
tới thăm bà đó lắm. Tới cánh
cửa phòng của từng lầu thứ
nhất, niềm lo ngại lại xâm
chiếm lồng gá. Gá quyết định đi
từ trên từng lầu trên cùng và
tới cảm ơn những người quan
trọng hơn để về sau, nghĩa là
bà Brouillard : như vậy gá sẽ có
đủ thời giờ.

●
Từng lầu thứ sáu, gá ở. Từng
lầu thứ năm, không có ai thuê.
Từng thứ tư : một văn sĩ. Césaire
không biết gì hơn, nhưng gá
biết ông ta viết. Con người đáng
thương ấy nhận chuông, dựt đè
nhận, như hành động của những
người đáng thương rồi nín thở.
Một lát sau, gá thở mạnh. Cánh
cửa vẫn im lìm.

Lần này gá nhận chuông
mạnh hơn. Nếu không có ai ra,
nếu chỗ nào cũng không có
người, gá lại phải bắt đầu lại.
Như thế thì quá lắm. Gá sẽ
không còn can đảm nữa. Vai
gá xuôi xuống. Gá thất vọng nhìn

lên trời.

Cánh cửa mở.

Một người đàn ông, hấy còn
trẻ, choàng áo ngủ, một người
không bô điều thuốc lá ngậm
góc môi, một mắt nhèo lại vì
khói thuốc, nhìn gá. Ông là hồi :

— Ông muốn gì ?

Và Césaire không còn hay
biết gì nữa.

— Tôi là...tôi đến...tôi muốn...
Người đó vẫn không bô điều
thuốc ở góc môi, và chỉ nói :

— Ông là người ăn xin ?
Césaire bất bình, vội vàng trả
lời :

— Không, trái lại.

— « Trái lại ». Trái lại của
người ăn xin là gì ?

Césaire lặng yên.

« Nhà văn » dìu dàng nói :

— Nhanh lên ông, câu chuyện
này không làm tôi vui thích đâu.

Césaire nghĩ rằng người đó
sắp đóng cửa, gá bỗng hoàng
sợ và vội vã thò lò ra hết.

Người đó đứng trong cửa,

nghe gá nói và cúi đầu xuống.
Khi Césaire Caligut nói xong, ông
làm mím cười :

— Ông khà ái lắm nên mới
dịu mắt thì giờ như thế. Nhưng
tôi mới đi du lịch về hôm qua.
Tôi không được biết là ông bị
nạn, hơn nữa lại có thể chết
được... đến nỗi có một cuộc
chung tiền mà tôi không được
hân hạnh tham dự. Tôi cũng
không biết có nên vui mừng khi
thấy ông còn sống không ? Trong
khi phân vân, xin ông miễn cho.
Trân trọng chào ông.

Và cánh cửa đóng sập ngay
vào mặt dồn dập của gá. Gá
xuống từng dưới và tự động mở
cửa. Một cô gái nhỏ, mặt đầy
làn nhang mòn gá vào :

— Mẹ tôi đi mua bánh chưa
về, mời ông ngồi chơi.

Gá ngồi xuống, đưa mắt quan
sát phòng một cách kinh hãi.
Có những cái sô, cái chậu những
bình sữa và hai cái nôi. Mùi
sữa xông lên và lùi trẻ khóc vang

nhà. Cô nhóc có tần nhang chạy
từ cái nôi này sang nôi khác,
khuyên dỗ cậu em trai, lau mũi
cho cậu khác. Một cô bé khác
4 tuổi, ngồi ở góc phòng ho như
muốn long phổi.

Thằng nhỏ giải thích :

— Nó ho gà.

— Ba em đâu ?

Cô bé vừa khóc vừa trả lời :

— Ba em... ba em đi rồi.

Người khách lưỡng lự, đợi
nước mắt của đứa nhỏ
ngừng chảy và không dừng đc, gá
hỏi thêm :

— Mẹ em làm gì ?

— Nội trợ.

Rồi xấu hổ, người đàn ông
đáng thương đó bảo với cô bé
là gá sẽ trở lại, và gá bước ra.

Gá cảm thấy rõ ràng là những
người này đã bỏ tiền ra mua
vòng hoa phúng gá và sau những
giờ gá đã trông thấy, gá không
dám, gá không thể chứng tỏ là
vòng hoa đó vô ích, không dùng
được việc gì.



Lâu thứ hai, người thợ cắt tóc ở. Vào giờ này chỉ cho vợ anh ta ở nhà. Vợ anh ta lúc nào cũng như đang cãi nhau với một người khác. Anh ta chỉ về để ăn cơm tối. Vả lại Césaire đã cảm ơn anh ở nhà thương rồi. Dù sao, kè cũng đáng tiếc không có anh ở nhà. Gặp được anh ta, gã có thể vui vẻ mà bắt đầu lại.

Ở lâu thứ nhất, có miếng vải lớn treo ở đầu sợi dây. Césaire sắp cầm lấy nó thì bỗng trong bóng tối, gã nhìn thấy cái thư viền đèn gắn vào cánh cửa.

— Không! nếu thế thì phức tạp quá.

Gã đi qua và bước không đều xuống thang gác cuối cùng.

Bước chân lo ngại khi qã trông thấy ánh đèn nơi cửa kính của căn phòng người gác bin định ở. Như mọi lần, bức màn che cửa được kéo ra và con mắt của bà Brouillard sẽ nhìn xuyên qua tấm kính màu vàng ấy. Chưa lần nào gã đi qua

phòng bà ta mà không toát mồ hôi vì cái nhìn đó. Nhưng lần này cánh cửa lại mở rộng và gã bước vào.

Bà Brouillard người mập mạp, đõ sõ. Bộ ngực chầy dã khô cạn từ lâu. Đôi tay đầy vàng mỡ vì bà vừa mới rửa bát xong.

Có một người nữa cũng ở trong phòng bà ta. Con người này, ít nhất cũng làm cho người đàn ông khổn khổ đó phải ghen ghét. Đó là con điếm ở bên cạnh mà người ta gọi là Nini.

Nó có bộ ngực nhỏ, và không mặc thêm gì, ngoài cái áo đèn phủ ngoài, và nó ngồi vắt chéo chân. Cái chân gián nẵng ở đâu? Đôi chân mà Césaire tưởng không mang gì nhưng khi gã biết nó mang tất mỏng dính thì gã thấy xúc động hơn. Và cái đùi đó ló tới đâu gối. Césaire chỉ dám nhìn tới đó chứ không dám nhìn lên nữa.

Nini nhìn thẳng vào Césaire,

và đầu-tới chân vì nó không có việc gì làm và cũng vì gã mới bước vào. Césaire quay lại phía bà Brouillard, một lần nữa kẽt chuyện gã ra.

— À phải, ông không chết, hôi kệ. Tôi biết nói gì hơn. Vì ôi có người đến ở phòng ông. Vòng hoa! ô, ông có mất gì đâu. Vòng hoa không để được hai ngày, nhưng vì căn phòng của ông thì đúng hơn... ông phải cho tôi một chút gì chứ, ông Césaire. Vì nếu tôi không lời thỉ lỗi ở ai?

Ông Césaire cho tay vào túi và càng ngày càng thấy khó chìa ra vài đồng mà gã sợ là sẽ bị từ chối.

Người đàn bà lầm điệu và độc ác ấy cho tiền vào túi không nói một lời nào.

Gã đàn ông đi dật lùi, chân lúng túng vướng vào tấm thảm. Gã tưởng đã thoát nợ nhưng tới cửa, gã bỗng nghe thấy tiếng gọi. Gã dừng lại. Đó là giọng của Nini. Giọng con gái mà ái tình đã làm hư hỏng. Gã quay lại.

Nó vắt chân cao hơn lúc nãy và nhìn gã đàn ông bằng con mắt độc ác. Nó dẩn dỗi nói:

— Thế còn tôi! Tôi cũng chung tiền để mua vòng hoa phúng anh. Tuy vậy tôi chỉ là con đươi. Tôi! người ta không cảm ơn một con đươi. Người ta không nghĩ là nó có thể thương hại một thằng chết díu ở nhà thương. Phải không?

Césaire không biết trả lời ra sao. Thật vậy. Sau cùng, gã lắp bắp nói:

— Thưa.... thưa cô....
Một giọng cười chế nhạo
ngắt lời hắn.

— « Thưa cô ». Có thể thôi hả. Nay ông bạn ơi, nghe tôi đây : « Cô, cô cái con cục c. Bởi vì ông phải biết, tôi không cần lời cảm ơn của ông. »

Thế rồi, tâm hồn nặng trĩu, Césaire buồn rầu chạy mất.

Gã thay chỗ ở và chết thực sự. Lần này không có ai chung tiền: không có hoa, không có vòng hoa.



Dùng midol
Làm giảm đau nhức và cảm cúm
CÓ BẢN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤT

Dùng midol
Làm giảm đau nhức
và cảm cúm
CÓ BẢN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤT

CÁNH HOA VÔ CHỦ

* cô THÙY - LINH
(Philippines)

CHỒNG thư cũ lật lại trang sử «thư sinh» của giai đoạn hoa, bướm ép vỏ mà hôm nay Nga đang sống lại sau một thời gian dài gián đoạn. Màu mực tuy chưa nhạt nhưng nếu Nga không lầm thì tất cả đều có một số tuổi đáng kể. Một cánh thư lọt khỏi phong bì, với nét chữ quen thuộc, Nga nhầm đọc mệt đoạn. «Nga này, mày có còn nhớ anh chàng 274 Phan-đinh-Phùng



CÁNH HOA VÔ CHỦ

không? Chết rồi, chết trong một cuộc hành quân miền Tây. Nghe tin này mày đừng «giết gân» nhé. Bạn của anh chàng mò đến nhà tao và kể cho tao nghe một câu chuyện hay hay. Mày có muốn nghe tao kể không?

— Vào một đêm giá lạnh ngày cuối đông, trong trại lúc ấy ai cũng đều say ngủ, bỗng anh chàng 274 nhầm dậy, lắc lư anh bạn nằm cạnh — Mày đã ngủ chưa hở C.? Mày có muốn nghe tâm sự của tao không? Anh bạn bực đọc quá :

Có im đẽ tao ngủ không, cất tâm sự lại đó ài, sáng mai rồi hãy kè. Mặc anh bạn cầu nhau, anh chàng vẫn cứ kè. — Mày có biết rằng tao đã yêu và... Giọng ngát ngủ anh bạn ngắt lời — Mày mà cũng biết yêu nứa cơ, tac xưởng mày là gỗ đá chứ! Tao đã yêu, yêu ngày tao còn đang theo năm thứ hai trường thuốc. Nàng là một người con gái không đẹp lảm, nhưng duyên dáng và dịu dàng. Ai cũng trầm trồ khen đức-hạnh của nàng. Chính vì điều này mà tao hâm diện khi yêu nàng. Nàng có một gương mặt đóng kín nhưng «hé mở» với tao — có nghĩa là nàng có cảm tình với tao đôi chút. Tao cũng biết là lúc ấy có nhiều người đang theo đuổi nàng, nhưng tao không bao giờ chịu thú nhận tình yêu với nàng. Tao kính nàng lắm. Nàng như một viên ngọc quý để cho mọi người chiêm ngưỡng hơn là làm chủ riêng bảo vật ấy. Tao không muốn tao cũng như ai khác chiếm được nàng, nên tao đã khấn một lời nguyện: Nàng mãi mãi sẽ là cánh hoa vô chủ. Cánh hoa ấy chỉ để mọi người chiêm ngưỡng chứ đừng ai mua về làm

của riêng, — Đò gàn! Đò ich-kỷ! bạn anh chàng rủa sả. — Mày chưởi tao nhung nếu mày hiểu nổi ý của tao, mày sẽ cho là tao có lý. Mày a, nếu lỡ tao có chết, mày tìm hộ đến nàng và nhẫn lại những lời này rằng tao vẫn mãi mãi yêu nàng, nhưng tao không muốn nàng có chồng. Nàng phải là người con gái có nhiều người yêu mến, nhưng không được yêu.

Theo lời anh bạn kể lại, hai hôm sau anh chàng tử thương. Tôn trọng ý muốn của người chết, anh bạn tìm đến cô gái có cái tên là Nga, nhưng không gặp, lại tìm đến tao. Tao cho biết là mày đã đi Phi rồi. Tao đưa một tí chơi với anh bạn ấy — Thế là lời nguyện của anh ấy không linh và nghe đâu cô nàng có bồ Phi rồi và định lập «căn cứ» luôn trên giải đất người «nâu». Đầu tí chơi, đừng giận tao nghe Nga. Tao biết mày không bao giờ bỏ quê hương đâu. Mày mong chóng vòi lại quê hương lảm, chả thể mà thư nào cũng kêu nhớ nhà nhớ nước...

Một cánh thư, một tâm sự, một giọng lệ thường cảm. Nhứt

hôm nay trời giáng nhiều thảm cơn nên quyết định số phận mây xám, nhắc nhớ cái ngày xa xưa ấy, ngày mà Nga và bạn vội vàng xuống xe buýt để về nhà vì muốn tránh mưa mà quên khuấy cảm ơn người bạn đồng hành đã trả hộ một chuyến xe. Một tình bạn bắt đầu và mãi đến hôm nay khi người bạn ấy đã nằm im dưới huyệt lạnh Nga mới hay trong tình bạn đó chen lẫn một tình yêu kỳ-dị, và một lời nguyền lạ lùng. Nga cảm

cho lá thư khơi mạch sầu này. Xoạt 1 diêm quẹt bật lửa và lá thư cuộn mình theo ánh hồng trong nháy mắt tiêu theo làn khói. Thế là một lời nguyền được giải vì Nga không muốn mình mãi mãi là « cô gái có nhiều người yêu, nhưng không được yêu ».

Manila, ngày 21-4-1966



● Bồn tẩy viên Aspirine

Theo một bản thống kê mới đây, vào năm 1964, Pháp đã bán ra trên 4 ngàn triệu viên thuốc nhức đầu Aspirine, nghĩa là bằng 30 lần số lượng bán năm 1939.

Cũng cần biết thuốc Aspirine là loại thuốc thông dụng nhất trên thế giới, do một người Pháp, giáo sư Charles Gehrhardt ở Strasbourg tìm ra năm 1853, nhưng vì nhiều công việc khảo cứu khác nên viên Aspirine bị lãng quên. Mãi đến 40 năm sau, một người Đức tên Felix Hoffmann tình cờ tìm gặp những giấy tờ về viên thuốc này trong đống giấy vụn của ông Gehrhardt. Felix chuyên tâm nghiên cứu và 5 năm sau mới đưa viên Aspirine đầu tiên ra bán ở thị trường, vào ngày 1-2-1899.



NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ LÙNG DANH TRONG LỊCH - SỬ NHÂN LOẠI



21.- MESSALINE)

THỰC ra lúc bấy giờ không ai ngờ rằng Claude, một người khù-khờ và nhút-nhát sẽ làm Hoàng đế La-Mã. Chế độ độc-tài khát máu của tiên đế Caligula đã gây cho dân chúng biết bao nhiêu uất-hận căm-thù. Nhưng việc dĩ-nhiên phải đến đã đến : một hôm Caligula ngồi xe song mã dạo qua các phố, có hàng trăm lính kỵ mã theo hầu và xua đuổi dân chúng tránh xa hai bên lề đường, thế mà vẫn bị một kẻ ám sát, tên là Chénéas, cầm dao găm đâm hoàng đế vào ngực, máu phun ra óng ọc. Vua ngã gục xuống đất, miệng còn la hét chửi rủa trong lúc bọn đồng lõa với thủ phạm tiếp tục chặt nát thi thể vua từng mảnh. Lính kỵ mã chạy tới cứu vua thì đã trễ rồi. Chúng liền rút gươm ra chém giết chí mạng bất cứ ai đứng gần đấy hoặc chạy trốn nhưng bị chúng rượt bắt được. Bọn đồng lõa bốn năm đứa và thủ phạm đều bị bắt ngay và thủ tiêu tại trận. Tội nghiệp ba ông Thượng Nghị viên đã già cũng bị chém đầu chỉ vì to mò đến xem.

Claude đang lẩn lèn trong đám đông dân chúng đi xem hoàng đế ngự du. Đến khi xảy ra vụ ám sát Vua, ông sợ quá, vì tính nhút nhát, vội vàng chạy trốn trong một công thự nghỉ mát tên là Hermeum. Nhưng nơi đây vẫn nghe tiếng lính kỵ mã của Vua đàn áp các đường phố chung quanh, ông Hoàng Claude kinh hoảng lại chạy đi trốn một nơi khác. Vừa trốn thấy một rạp hát có treo nhiều bức màn, ông chạy vào núp sau những bức màn ấy đoán chắc không ai trông thấy. Ông đứng yên ủi nơi đây, để nghe ngóng tinh hình.

Đồng thời, Thượng-Nghị-Viện nhóm một phiên đặc biệt tìm người để tôn lên ngôi Hoàng đế, thiết lập một chế độ tự do thay thế chế độ độc tài vừa sụp đổ. Cuộc thảo luận rất sôi nổi, rốt cuộc đại đa số tán thành mời ông Hoàng Claude lên kế vị Hoàng đế La-Mã. Người ta chạy tìm ông khắp thành phố, không biết ông đi đâu. Cuối cùng hai thừa phát lại ngẫu nhiên đi vào rạp

hở, thấy ai đứng nấp sau mấy tấm màn đè thò ra hai bàn chân. Hai ông nắm hai bàn chân lôi ra, Claude sợ hoảng hét lên. Nhưng thừa phát lại trở mắt ngoèo ông Hoàng, và túm tím cười bảo :

— Ông đừng có sợ. Chúng tôi mời ông về Hoàng Cung để tôn ông lên ngôi Hoàng đế.

Claude ngạc nhiên, hỏi :

— Thật vậy hả ?

Thừa phát lại chỉ trả lời :

— Mời ông đi với chúng tôi.

Thế là *Tiberius Claudius Drusus*, đã 50 tuổi, mới bước chân vào Lịch-sử, với đế-hiệu *Claude*, trong Hoàng tộc César, năm 41 sau Thiên-Chúa giáng sinh. Vợ ông, một gái diễm ở ngoại-ô kinh-thành, tên là *Messaline*, nghiêm-nhiên được tôn lên ngôi Quốc-Mẫu, làm Hoàng hậu một Đế-quốc hùng-cường, uy-danh lừng-lẫy khắp Tây phương : Đế-quốc La-Mã.

Lịch-sử loài người tự cổ chí kim, thường có những chuyện bất ngờ phi-lý như thế. Biết bao đảo-đIÊN XÁO, trộn cho các Quốc-gia, Dân-tộc, chỉ vì một người đàn-bà làm mưa làm gió trên một ngai vàng !

Hoàng đế Claude đã là một con người nhút-nhát, khờ-khạo, lại sợ vợ, hèn-yếu trước ánh-huởng rất tai hại của Messaline, cho nên người đàn-bà này được hoàn-toàn tự-do thao-túng ở địa-vị một hoàng-hậu. Các nhà Sử-học trứ danh đương-thời của La-Mã, Tacite, Suétone, Juvénal,

Dùng midol

Điều chúng đau nhức
và cảm cúm
có bán tại các nhà thuốc tây

Dion Cassius, đã ghi chép trong các Sứ-sách của họ, biết bao nhiêu chuyện động trời của người đàn-bà khủng-khiếp ấy. Không phải vì một lý-do chính-trị nào cả, cũng không phải vì tham-vọng quyền-hành, mà vì Messaline là một người đàn-bà dâm - dăng quá mức, chỉ đeo - đuổi theo nhục-đục, vàng bạc, và chịu theo mù quáng những đòi hỏi vô độ lượng của thủ-tinh, không một chút lương tâm, một chút liêm-sĩ nào cả.

Thân-phụ của Veleria Messalina, tên là Valerius Messala Barbatus, là anh-họ của Claude. Thân-mẫu của nàng là Dominia Lepida, đã có tiếng là một người đà bà diêm-dúa lúc sinh ra Messaline, một cô bé rất đẹp và rất lảng, tinh-lai nóng-như lửa, ngay từ thiều-thời, giống hệt-tính-nết của mẹ.

Claude lớn hơn cô em họ 25 tuổi. Trước khi kết-hôn với Messaline, Claude đã có hai người-vợ-hôn-thê, và hai người-vợ-chính-thức. Chưa kề ông đã «dẩy» vô số những đứa-tớ-gái của ông. Người-vợ-thứ nhất Plania, vì hạnh-kiem-xấu-nên bị ông-duổi. Người-vợ-thứ hai Petina, đẹp, hạnh-kiem-tốt, nhưng cũng bị ông-doan-tuyệt vì những-chuyện-vô-nghĩa-ly. Messaline là người-vợ-chính-thức-thứ ba, tuy là em-họ của ông và nhỏ-hơn ông 25 tuổi, nhưng đến-vừa-dùng-lúc-để-hưởng-những-địa-vị và phủ-quý-tột-dỉnh mà trước-kia-không-ai-ngờ.

Chính Claude, đến 50 tuổi cũng không ai-ngờ rằng sẽ được hưởng-ngôi-Hoàng-đế. Từ nhỏ đến-lớn, tính-tình-như-nhược, dâm-ô, trác-táng, loại-khùng-khùng, ngó-ngần, kém-thông-minh, bị coi như-thắng-ngốc-trong-gia-dinh, cho-nên người-trên-không-ai-thương, người-dưới-không-ai-sợ, bạn-bè-không-ai-thích, và Claude không được tham-gia-vào

cái-việc-triều-chánh.

Chỉ năm 37, ông được làm-phu-chánh giúp-việc-triều-dinh với Caligula trong một thời-gian ngắn-ngủi-thời, rồi bị gạt-bỏ-liền. Thân-mẫu của ông là Antonia, cháu-gái của Hoàng-đế Auguste, cũng không-âu-yếm-ông, ngay-lúc-ông-còn-nhỏ. Thấy hai người-anh Tibere và Caligula được-gia-dinh-cưng-hơn, Claude-an-thường-thủ-phận-sống-âm-thầm, cõi-dộc, thiếu-tinh-thương. Thân-thề của ông-lại-gầy-còm do các-chứng-bịnh của tuổi-trẻ-truy-lạc, tinh-thần-cũng-bịnh-hoạn, người-không-có-bản-lĩnh.

Vì-thế-nên-khi Caligula-bị-ám-sát, phe «prétorien» là-phe-tài-phiệt có-ảnh-hưởng-mạnh-nhất ở-La-Mã, liền-muốn-đưa-con-người-hèn-yếu-dó-lên-ngôi-Vua, để-cho-bọn-họ-dễ-bè-sai-khiến. Messaline, bấy-giờ-26-tuổi, cũng-quyết-lợi-dụng-người-chồng-Hoàng-đế yếu-hèn và ngu-si-kia để-thoả-mãnh-mọi-sự-tinh-dục-của-nàng, và không-chịu-để-một-người-dàn-bà-nào-khác-chia-bớt-ảnh-hưởng-của-minh.

Phe-tài-phiệt bắt-dầu-khai-thác ngay-tinh-thể đế-họ-mặc-cả-Ngài-vàng-của-Đế-quốc-La-Mã. Thay-vì-đưa-Claude-về-Cung-diện, họ-đưa-ông đến-Tổng-hành-dinh-quân đội để «làm-tiền» ông-cái-dã. Trước-khi họ-tuyên-thệ-trung-thanh-với-tân-Hoàng-đế, Claude-phải-hứa-chắc-sẽ-thưởng-cho-họ-mỗi-người-15.000-sesterces, nghĩa-là-tổng-cộng-vào-độ-2.000-triệu đồng-bạc Việt-nam hiện giờ. Số-tiền-kết-xù đó, Claude-phải-vay-của-những-tay-cho-vay-tiền-chuyên-nghiệp ở-La-Mã lúc-bấy-giờ, là-Narcisse, Callista, Pallas, Polybe, lãi «nhẹ»-thời: chỉ-5-nhân!



Chính hoàng hậu Messaline đã thông đồng với hai tên Narcisse và Polybe để « làm tiền » Hoàng đế trong vụ này.

Messaline cũng bắt đầu làm sáng chói uy quyền của nàng. Claude có cô cháu gái tên là Julie bị Caligula dày dì xa. Vừa lên ngôi, Claude gọi Julie về. Nhưng Messaline không bằng lòng. Biết rằng chồng bà dễ bị Phụ-nữ quyền rủ, nhất là các cô cháu gái loại Julie, Messaline liền bắt dày Julie lần thứ hai đi thật xa, cùng một lượt với nhà Triết học Senèque, ông này bị bọn nịnh thần đâm thọc và vu-khổng là chống tân Hoàng đế và Hoàng hậu. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, do áp lực của giới tri-thức, Senèque được trả tự do và được trở về La-Mã. Còn Julie thì có đi không có về.

(xem tiếp kỳ sau)



Giải thưởng viết tiểu thuyết

Nam « văn sĩ » Jean de Beaumont được giải thưởng Jules, lọc dành cho tiểu thuyết do đàn ông viết, « bét » nhất.

Cuốn tiểu thuyết nhan đề là « không phải đêm nay » và mang tẩm bắng bao ngoài sách, trên có ghi gàng mấy tiếng : «... Và không khi nào ».

Phổ thông vang quang Thế giới

* TÍN - KHANH

Ba-Lê và Chuột Cống.

Thủ đô Ba-Lê có 2000 cây sù đường còng dưới lòng đất. Đây là xứ sở của Chuột Cống, sinh ra số « dân cư » đông suýt soát dân số của Ba-Lê, nghĩa là vào lối hơn 4 triệu.

Tuy thế, không phải Chính phủ Pháp không biết giết chuột. Chỉ riêng năm 1964 đã tổ chức 9974 khóa hội thảo « Trừ chuột » cho quận Seine — nhưng giết chuột, cứ giết. Chuột cứ tự do sinh sản.

Kỳ phùng địch thủ

Ba « cụ bự » thế giới, Roosevelt (Mỹ) Churchill (Anh) và Staline (Nga) một hôm gặp Thành Phérô. Thành Phérô chào hỏi thân mật rồi nói :

— Ba vị là đệ nhất danh nhân trên quả đất này và rất xứng đáng được khen thưởng.

Vậy cho mỗi ông đưa ra một điều ước, ta sẽ cho được thỏa nguyện.

Tổng thống Roosevelt nói :

— Tôi ước mong sao tiêu diệt Liên bang Xô-Việt.

— Staline nói tiếp :

— Tôi mong sao san bằng Hoa-Kỳ.

Thủ tướng Churchill nói :

— Tôi, tôi không dám quá tham lam như hai vị này. Tôi chỉ có một lời ước mong rất đơn giản là làm sao cho lời mong ước của 2 vị này được thành tựu.

● Một viện bảo tàng kỳ lạ

Ở Nữu-ước vừa rồi, nhiều vị « Sưu tập » danh tiếng vừa đưa ra một đề nghị ngô nghênh.

Thành lập một viện bảo tàng « thơ tình ». Có lẽ đề nghị

này Nữ ước sẽ chấp thuận.

Một nhà soạn kịch danh tiếng Tây Ban Nha, ông Lope de Vega đã nói :

« Không khi nào nên xé các thư tì h xưa hay mới. Riêng tôi, tôi giữ lại dù sờ, ghim từng lá lên vách phòng ngủ. Chúng có mãnh lực thần thông để ngăn cản các bạn chạy theo những tình yêu mới. »

● Ăn mày triệu phú

— Một gã ăn mày nợ ở Pháp vừa qua đời. Anh ta để chúc thư lưu lại cho người thừa kế số tiền dành dụm lên đèn con số 120.000 quan (1 triệu 8 bạc V.N). Cái khó cho nhà chức trách Pháp là đèn nay vẫn chưa tìm ra người thừa kế ấy là ai.

— Lật lại chuyện cũ : Năm 1950, Bà Boyer, ăn mày chính cồng, chết tại Melun. Sự nghiệp bà gồm 2 biệt thự lớn nhất và 1 đại khách sạn trong số khách sạn lớn nhứt tại Melun.

— Năm 1951, anh ăn mày Soboneth ở Balé chết, lưu lại cho ông Richard Tyson, 18

triệu quan (270 triệu bạc V.N). Ông Tyson này là người trong 15 năm qua đã bồ thi cho Goboneth mỗi ngày mỗi các ..

Báo chí thời bấy giờ đã nói rùm beng lên vụ này.

— Năm 1952, một người ăn mày nợ gần chết cóng dười gầm cầu. Cảnh sát điệu về bắt. Lực trong túi áo quần anh, cảnh sát tìm gặp 12 nén vàng, trị giá khoảng 6 triệu quan.

● Ăn mày lợ đời

Sô ăn mày này đông hơn sô triệu phú. Đây chỉ nêu ra những người điển hình :

Ở Balé không ai không biết « Mụ điện Bijou ». Không rõ bà ấy đặc biệt ở những điểm nào mà hai kiến trúc sư Davioud và Bourdais đã dùng làm mẫu để điêu khắc tác phẩm trứ danh « người điện » tại Điện Chaillot.

— Cũng tại Balé, trước đây có một kỹ nữ đã từng « vang bóng một thời » nhưng suy sụp lần đèn nôi phải đi ăn mày. Tuổi mụ đã khá cao, của bồ thi rất nhiều, mụ đem dùng

để sắm các loại nước hoa thượng hảo hạng, và cứ mỗi tuần đi sửa móng tay móng chân tại các Mỹ viện đắc giá nhất ở Ba-lê.

— Một gã khác, chưa đèn nỗi ăn mày nhưng đã đèn cảnh vô cùng nghèo khó, là một thạc sĩ triết học, rất giỏi tiếng Hí-lạp.

Ông này đã nói :

« Tôi tìm mãi vẫn chưa hiểu tại sao ăn mày là một tội lỗi trong một xã hội mà lòng từ thiện là một đức tính tốt. »

* Ai là thủy tinh mặt nạ ?

Mới đây báo chí Pháp loan tin người sáng chế ra mặt nạ chống hơi độc (dùng đặc lực nhứt trong đệ nhât thế chiến) vừa qua đời tại một thị xã nhỏ ở tỉnh.

Nhiều nhà khảo cứu không nhìn nhận và cho rằng mặt nạ đã ra đời trước đây gần 200 năm... Người xứng đáng đầu tiên là nhà vật lý học danh tiếng kiêm phi công Pilâtre de Rozier, chết năm 1785 ngày được 29 tuổi trong lúc vượt

bè Manche bằng khinh khí cầu.

Nguyên 3 tháng trước ngày qua đời tức 21-3-1785, Rozier có trình lên viện Hàn lâm khoa học một chiếc mặt nạ do ông sáng chế và mệnh danh là « Máy thở », dùng để vào những chỗ có khí độc. Máy gồm một ống gắn vào mũi bằng chất taffetas có tráng nhựa (loại vải dầu để làm phi cơ nhẹ trước đây).

Vậy trong 2 người ai là thủy tinh mặt nạ ?

* Tiếng nói của Hòa-Bình

Tổ chức Liên hiệp quốc sắp thành lập một bộ phận gọi là Tiếng nói của Hòa Bình (La voix de la Paix). Bộ phận này sẽ gồm 41 cơ quan phò biến tuyên truyền mọi vấn đề nhằm mục đích cải tiến dân sinh như Y học, nông nghiệp, giáo dục, khí tượng học v.v...

● Lấy đạn trong tim

Các nhà giải phẫu Hoa kỳ vừa thành công trong việc lấy một viên đạn súng lục trong

quá tim người.

Nguyên một người Mỹ nọ bị một phát đạn súng lục vào đùi. Chẳng ngờ viên đạn theo động mạch ở đùi di lần lèn quá tim và nằm gọn trong tâm thất phía mặt (ventricule).

Nạn nhân đã bình phục như xưa.

● Nuốt chìa khóa dạy chồng

Chàng Carbonnelli ở Raviano, vui chơi với bạn bè, tiêu xài hết tiền dành dụm. Chị vợ can mải không được, một hôm, giận quá, nuốt trọng chiếc chìa khóa tủ sắt vào bụng.

Nhưng tôi nghiệp chị Adolorata, uống công hy sinh: Chị được đưa lên bệnh viện giải phẫu, lày chìa khóa ra và Carbonnelli chụp lấy, về nhà mờ tu, lày bạc tiêu như thường.

● Lại đạn trong tim

Ông Serravalli ở Ferrare (Ý) tình cờ đi chiêu điện, được biết trong tim có một viên đạn. Ông cố nhớ lại mới hay ông đã bị viên đạn này cách đây

50 năm, nhưng không từng làm ông khổ chịu đau đớn gì cả.

Các bác sĩ khuyên ông đừng giải phẫu, không biết chứng giải phẫu lại nguy hơn là để yên nó nằm đó.

● Do đâu có Câu-lạc-bộ xe hơi

Phiên họp đầu tiên của Câu lạc bộ xe hơi nhằm ngày 12-11-1895 tại Pháp, và cũng là tổ chức Nghiệp đoàn xe hơi đầu tiên trên thế giới.

Nguyên do chỉ vì một chuyện rất kỳ lạ:

Bá tước Zuylen là một hội viên đặc lực nhất của hội Bảo vệ sức vật. Năm 1894, nhân thảy xe hơi bắt đầu phát triển và xót thương cho kiếp ngựa suốt đời phải bị cõi và kéo xe, ông bỗng nảy ra ý kiến khuyễn khích sử dụng xe hơi, và khuyên nhủ không nên dùng ngựa trong việc nặng nhọc nữa. Thì rôi ông cùng công tước Dion và nhà báo Paul Meyan hiệp nhau thảo một bản điều lệ cho Nghiệp đoàn xe hơi, sau 20 tháng mới

hoàn thành.

Nghiệp đoàn xe hơi chính thức ra đời năm 1897, được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt.

● Bạn có biết gì về dưới lòng đất BaLê?

Hiện nay ở BaLê, công cuộc đào sâu xuống đất để làm chỗ để xe hơi ở dưới các mặt đại lộ đang gặp nhiều trở ngại lớn, vì gặp phải nhiều «đàn anh» đã chiếm trước hết rồi: Những đường xe lửa ngầm của

Công ty hỏa xa Pháp, đường tàu điện ngầm, những con sông đào ngầm như sông Saint Martin chẳng hạn, hệ thống công, ông dẫn nước uống (trên 1400 cây số) ông dẫn hơi (2640 cây số) hệ thống dây điện, ông dẫn khí ép (570 cây số), hệ thống hơi nóng cho lò sưởi, điện thoại, điện tín, bưu điện hơi, v.v... và cả các hầm mộ, giếng nước, hầm chứa nước bẩn v.v...

Không biết rồi BaLê mới giải quyết thế nào cho ổn đây!

LE SECOURS

Công-Ty Bảo-Hiểm và tái Bảo-Hiểm những tai nạn, hỏa-hoạn, hàng-hóa trộm cắp và tất cả các rủi ro.

Trụ sở chính :

30 - 32, đường Laffite — Paris (9ème)

Chi-Cuộc Viễn-Đông

16, đại-lộ Nguyễn-Huệ — Saigon

Điện-thoại : 20.461

- Bồi thường mau lẹ
- Nghi thức giản tiện

Khi hữu sự hãy hỏi thăm liền chớ ngăn ngại. Mọi sự dễ dãi và tiếp rước niềm nở sẽ dành cho khách bảo-hiểm.

LỐI NHỊP

* LÊ-NGỌC-TUẤN

Em trao tôi cành hoa Thiên lý
Vẫy khăn hờng tiên biệt người đi
Ngày chia tay buồn theo mệnh nước
Buổi tao phùng giấc mộng tràn mị

Lấy chiến công cài hoa Thiên lý
Cờ trận thay khăn mỏng cô nhi
Kèn đồng vang anh về lạc bước
Xóm xưa buồn mang chữ vu quy

Trao trả em cành hoa thiên lý
Buổi lên đường tiên biệt người đi
Vọng nhớ thương sầu lên vạn kỵ
Đạo đàn xưa lối nhịp mà chi ?

NGƯỜI CON GÁI

KÉ
CHĂN
CỨU

* WILLIAN SAROYAN

● Nguyễn Kim Phượng dịch

B À tôi cho rằng mọi người phải làm việc. Trong bữa ăn, bà bảo tôi :

— Cháu phải học một nghề lương thiện, phải làm được một cái gì ích lợi cho người đời, làm một cái gì đó bằng đất sét, hay bằng gỗ, hoặc bằng kim khí hay bằng vải chẳng hạn. Một người con trai mà không học được một cái nghề chân tay chỉ đáng quí thì thật không xứng đáng. Cháu có biết đóng một cái

bàn không ? làm một cái ghế, một cái dĩa, đẽt một tấm thảm, làm một cái bình ché cà phê ? Có thứ gì cháu biết làm và làm được ?

Nhin tôi một lúc, bà nói :

— Bà biết, cháu được coi như là một văn sĩ, và bà cũng thấy là cháu có thể làm văn sĩ. Cháu hút thuốc phun khói đầy nhà để tìm một cái gì đó... Song cháu phải học cách làm cho được một thứ gì chắc chắn, phải làm được những cái gì mà người ta dùng được, những đồ vật mà

người ta thấy được và sờ được :

Rồi bà tôi kẽ :

— « Ngày xưa có một ông vua Ba Tư. Vua có người con trai. Đứa con, mê một cô gái con kẻ chăn cừu, liền nói với vua cha : Tâu phụ vương, con yêu người con gái một kẻ chăn cừu, con muốn cưới nàng làm vợ. »

Vua cha nói : « Ta là vua, con là con của ta, một mai ta mất, con sẽ thay ta làm vua, tại sao con lại muốn cưới đứa con gái một kẻ chăn cừu ? » Người con nói : « Tâu phụ vương, con cũng không hiểu nůa, nhưng con yêu nàng và muốn nàng làm hoàng hậu của con. »

Vua cha thấy tình yêu của con mình quá là trời định nên mới bảo con : « Ta sẽ cho sứ đi gọi nàng đến. » Và vua bảo sứ giả : Đến nhà người con gái kẻ chăn cừu, bảo rằng con ta muốn cưới nó làm vợ. Sứ giả đến nói và bảo nàng : Con của nhà vua yêu cô và muốn cô về làm vợ. Cô gái liền bảo : anh ta làm được nghề gì ? Sứ giả nói : Cô xem ! con vua thì cần làm nghề gì nůa ? Cô gái bảo : Không, anh ta phải học một nghề.

Sứ giả trở về tâu lại vua những lời của cô gái. Vua bảo người con : Đứa con gái kẻ chăn cừu ư mong rằng con phải có một nghề. Chù con vẫn muốn cưới nó làm vợ à. Người con nói : Vâng, con sẽ học nghề dệt thảm. Thế là người ta dạy vị hoàng tử kia nghề dệt thảm. Bởi chàng làm những hình có màu và những cảnh trang trí bức thảm. Và chàng có thể làm một tấm thảm đẹp đẽ trong ba ngày là xong. Sứ giả đem đến nhà cô gái và nói : đây là công trình hoàng tử làm được.

Cô gái theo sứ giả về triều và lấy con vua... »

Bà tôi kẽ tiếp :

« Một hôm, hoàng tử đi rong chơi trong thành phố Bagdad, qua ngang một quán rượu thấy sạch sẽ mát mẻ liền ghé vào. »

Bà tôi nói :

« Nơi đó là sào huyệt của một bọn trộm cướp sát nhân. Chúng liền bắt chàng, nhốt vào một ngục tối chung với nhiều người tai mắt khác trong thành phố cũng bị bắt trước đó. Chúng giết những người mập nhất cho những người ốm nhất ăn. Lấy thế làm trò vui.

Hoàng tử vì xác nhỏ (1), và lại bọn chúng không biết chàng là con vua, nên chúng không giết. Chàng liền nói với chúng : tôi biết dệt thảm, và thảm đó bán được giá lâm. Chúng liền đem đồ tới cho chàng dệt. Sau ba ngày chàng dệt ba tấm. Chàng bảo : Đem thảm này đến bán cho vua Ba Tư, mỗi tấm sẽ được cả trăm đồng vàng ! Khi vua cha thấy những tấm thảm biết là của con mình làm. Vua đưa cho cô gái và bảo : đây là công trình của con ta chứ ai nữa ? Cô gái xem xét kỹ từng tấm, nơi các hình vẽ, nàng phân tách ra thì được một lời nhắn gửi của chồng. Nàng cho vua cha hay... »

Bà tôi kẽ tiếp :

« Thế là vua cho lính tìm đến

sào huyệt bọn trộm cướp sát nhân. Lính giải thoát được mọi người bị giam, giết hết bọn trộm cướp sát nhân. Hoàng tử trở về bình an và sự với vua cha và vợ chàng.

Khi về gặp mặt vợ, chàng quí xuống, ôm chân nàng và nói : Em yêu của anh, nhớ em mà anh còn sống. Vua cha cũng rất hàn lòng về nàng con gái đó. »

Bà tôi tiếp :

« Chù thì cháu hiếu tài sao mỗi người đều phải học một nghề đáng quí, phải không ? »

Tôi đáp :

« Cháu rõ. Khi nào cháu kiếm đủ tiền mua được một cái cửa, một cái búa và dù gỗ, thì cháu sẽ đóng một cái ghế dựa hay cái kệ sách, cháu ưng vậy ». *

xin đọc :

NGHỆ - THUẬT

TUẦN BÁO VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
RA NGÀY THỨ BẢY

ĐỌC THƠ

THẾ LŨ

* TRẦN TUẤN KIỆT.

N **À** thơ Thế-Lữ tên thật là Nguyễn-thứ-Lê sinh tháng 10 năm Đinh mùi (1907).

Trong quyền Thi-Nhân Việt, có ghi sau đây nơi sinh Thế Lữ làm lụng người nhà Nói là Hà ấp Hà-nội còn thi-sĩ cứ tưởng là Lạng-Sơn, nơi ở từ khi còn bé đến năm 11, 11 tuổi xuống Hải-Phòng đến năm thứ ba Thành-phố thì bỏ.

Sau đó lên Hà-nội học trường Mỹ-thuật nhưng lại thôi ngay bắt đầu viết từ hồi này.

Có chán trong Tự-lực văn đoàn và các tòa soạn: Báo Phong-hóa, Ngày nay, Tình-hoa

Hiện nay Thế-Lữ ở miền Bắc. Văn nghệ ngoài ấy là thứ văn nghệ hiện thực, tranh đấu cùng một chiều hướng với xã-hội chủ nghĩa. Chúng ta đứng trên bình-diện thi ca và thơ khác với những tính-chất tuyên-truyền,

THẾ LŨ

khác với những lý-tuyết chính trị. Chúng ta không đề cập đến con người của Thế-Lữ ngày nay mà chỉ nhở đến Thế-Lữ của một thời vang bóng ngày xưa, thời Thế-Lữ của thi ca lãng-mạn và Thế-Lữ một thi-nhân có công trong phong-trào thơ mới liên chiến.

Giỗ giếc ngũ thanh bình ta tìm về Thế Lữ, hình ảnh vì tiên thi đó hiện ra bồng-lộn trên những dãy ngân hà của thế giới thần tiên.

Ô hay! cái thành công của cuộc đời nào đâu đã là chân lý, những văn thơ thực tế nào phải là thơ, Hoài-Chân Hoài Thanh bởi quá nặng tình với đời sống

mà quên rằng.. tâm hồn phiêu lưu về nẻo kỳ mộng của khách-thơ không phải trong gió bụi đời. Có bao giờ người ta mới nhìn thấy được trong cái lảnh lung tạnh vắng của hư không—của hắc ám, của loạn lạc, của trần ai bụi phả—nó hiện lên cảnh trí thanh bình, ta hãy đi tìm trở về non nước chiêm bao.. vì chiêm bao, mới thực là lẽ sống của loài người. Chúng ta cầu mong những linh hồn quá đau thương hãy về quấn tụ cả trong thế giới thần tiên đó,

với ngày tháng lung linh mộng, đê mà lắng nghe giọng hát của một loài chim truyền kỳ nhợp cánh giữa đảo quạnh mù sương, mang lại tiếng nói của mùa xuân vĩnh cửu.

Bao nhiêu lao khổ nhục-nhiên, những thực tại bi thảm đó chưa vừa ư còn gọi nhau đầm đá ! Bao nhiêu lương tâm bị vò xé chưa vừa ư, còn phanh phui toan mang gót giày định mà dầm lèn.. bao nhiêu điều tàn đồ vỡ trên cõi đời chưa vừa ư mà cứ hiu hú dù tưởng anh hùng tuấn sĩ... để rồi tan gục vì trò cịnh mệnh. Một giọng thơ nhẹ-nhang có tác dụng đẹp và cao nhã hơn nghìn trang lý thuyết khô cỗi.

Cái nụ cười mà bọn triрrở giả trí thức... các nhà tư tưởng lấp đôi mắt gọng kính mà nhìn bốn chân trời bát ngát của thơ thì thực có nhìn thấy gì đâu.. chỉ thấy màu hoang tàn đồ xiêu trong cặp kính màu bệnh ấy thôi.

Thời kỳ Thế-Lữ là một thời mà người ta còn một niềm tin vào thi-ngữ với vũ trụ thơ của mộng tình. Một thời pha màu sương khói của đường thi và

uyết mơ của văn học Tây phương mươi tám... thời kỳ mà trên tình thần thi ca còn có một tền mộng của lịch sử nhân-gian... còn có một niềm kính yêu với tạo vật.. nhất là còn yên ồn để chơi thơ.. thơ mà không chơi thì đech có ra vì cả... Thơ mà làm như Tố-Hữu sau này thì đech phải thơ... không hiểu Nàng thơ quý phái như thế, bắt Nàng thơ vui trong hầm mỏ tro than thì nàng thơ sẽ chết gục ngay... xin đừng biện luận nữa các ngài tuy vật a.

Cỏ cây giao tình xuân sắc
lướm ngát hương thơm... lòng
người mơn trớn, trong hoa
thím mách lèo, gió mơn trớn
hoa và hoa điem tô cho vườn
ngự của nhân gian thêm phần
điem ảo, Cảnh nào xinh bằng
cảnh trong mộng ảnh:

người đẹp đứng bên nguồn
óng ả như mình liêu
mái tóc tả tai buông
mặt gió cảnh trêu ghẹo

Thơ đền kỳ tuyệt là điem linh
hồn trong mộng ảnh lung-linh,
ngân ngữ rực sáng như ngọn
hải đăng giữa mù sương, thơ
không biện luận, không giải thích.

Thơ có viễn tượng, nghệ thuật
thơ siêu thực là nỗi được
viễn tượng trong hồn ngôn
ngữ chứ không phải tạo
những hình bóng quái dị, một
tâm-náo loạn, một lương tri
què-quặc ghê khiếp... Thơ như
cõi tinh vần được lọc khỏi lớp
bụi trần gian — xin các ngài
đừng nghĩ là người viết bài này
khinh hay oán cõi đời — muốn
làm cho lẽ đời cao đẹp không
phải cưa quay ở trong cõi tú
túng được:

*Trên lén trên đỉnh nón cao
Nghe lời chim gọi, gió dào dạt
thưa...
đè nhìn thấy :*

*Sóng ròn đôi mắt lung lòn
Tình xuân nồng đượm đôi mày
thanh thanh
Cười duyên đắm đuối trời tình
Lòng ta như muốn tan thành hư
không*

đè cảm biết được cái chân lý:
*Ta ôm thiểu nữ trong lòng
Người yêu thoát biến thành bông
hoa rừng*

Sự thật ở đâu, thoát ẩn thoát
hiện cả cái nhan sắc của trần gian
này cũng hồ như ảo như chán...

mộng và thực giao thoa, chỉ còn
lại gì, thưa... còn lại :

*Bông hoa nay vẫn còn hương
lòng ta còn vết đau thương,
không cùng*

*Dinh hoa ở một bên lòng,
Ngàn năm tiếc giấc mơ mộng
khi xưa (Bông hoa rừng)*

Mộng ngàn năm... đó là viễn
tương — đó là tình thiên thu,
đó là cái mà định mệnh ác
liệt không làm tan nát được,
còn tất cả, xin thưa.. chỉ là hú
anh, chỉ là phù du thôi.. đau lòng
mà nhìn cái hiện hoạt cõi đời
như thế. Chỉ có những vần thơ
nhẹ tuyệt mù như sương mỏng
mới tạo được cái nghĩa phù-du
mà vô cùng, vĩnh viễn đó :

*hồi xem mây có duyên gi,
mà con chim én đi về lửng lơ..?*

Bởi vì trong cõi đời :

*Cũng như em, tâm hồn ta đã
lạnh
Tự lâu rồi ! từ cái thủa xa xăm*

Niềm hoài vọng, ý thiết tha,
cám chặt mười ngón tay vào cõi
đời, nhất mực yêu từ ngọn cây
suôn lá, từng bước xuôi ngược
gian nan, muốn nghe được cõi nỗi

sầu nhàn thể trong tiếng hát
cung đàn, giữa phường lắt
xanh, giữa hò trăng hay tận hoang
hôn ngất lạnh Tin yêu nghệ
thuật, say đắm về đẹp, thông
cảm khóc đau, và tìm về một chốn
trời mộng tưởng hào hoa đó là
cái lẽ đẹp say đắm của nhà thi
sĩ ở giữa Hà Nội mưa phùn...
Và đó là giấc mộng vàng...
mộng tưởng quá xa xôi, đằm
thẩm và trẻ trung của một thuở
thanh bình ngày nọ...

nhớ Rừng

(lời con Hồ ở vườn Bách-thú)

*Gặm một khối cẩm hồn trong cù
să*

*Ta năm dài trông ngày tháng
dẫn qua*

*Khinh lũ người kia ngao man
ngắn ngę*

*Gương mắt bể riều oai linh
rừng thân*

*Nay sa cơ bị nhục nhã từ hồn
Đề làm trò lợ mồi, thứ đã chờ
Chịu ngang bầy cùng bon gáy
dở họ*

Với cặp bao chuồng bèn về tư le

*Ta sống mãi trong tình hương
nỗi nhớ*

Tiếng tung hoành hống hách
những nguy xưa
Nhô cảnh sơn lâm, bóng cỏ, cây già
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng
nguồn hét nát
Vết khát khát khát trường ca dã dội
Ta bước chân lên đồng đặc
đường hoang
Cộn tẩm thân như sóng cuộn nhấp
nhàng
Tòn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sặc

tiếng gọi bên sông

(Lời chính phủ)

Ta là một khách chính phủ
Đến bước truân chuyên khắp đất
hồ
Mùa lượt bốn bề sương nắng gội
Phong trần quen biết mặt lo âu

Vật và bao từng chi xá kè ?
Gian lao như lửa rèn tâm chí
Bấy lâu mây nước mãi xông pha
Cứa phút dừng chân chưa lúc
nghỉ
Trong thuở sinh bình, đôi mắt ta
Không hề cho đám lệ bao giờ
Cuối phen thất bại, khinh ngay
hiềm
Nền gót cõng đường nhấp khúc ca
Đang độ nam nái oui trè hoài
Sầu tư bi thiết, gác bên tai
Trái tim chỉ rộn khi cảm xúc
Giết lũ vô nhân, giận nỗi đời
Trong khi lật đật rêu sông Mê
Tiễn gió heo may đuổi nhạn về
Bụi cuốn đường xa chinh khách
mỏi
Bỗng nghe tiếng hát vắng bên kia

TRIẾT HỌC Y-LÝ ĐÔNG PHƯƠNG

« La Philosophie de la médecine d'Extrême-Orient — Le livre du Jugement Suprême »

* Nyoiti Sakurazawa
• KÒA-ĐÔNG dịch



CHÚNG tôi đã hai lần
viết bài về vấn đề lý-thuyết
âm-dương. Bài thứ nhất
đã đăng ở tạp-chí Phò-Thông
số 147 ra ngày 15-4-65 nhan-dề :
« Phương-pháp âm-thực theo
S.Nyoichi », cót giới-thiệu đại-
triết, tác-giả là Nyoiti Sakurazawa,
một nhà hiền-tríết Nhật-

bản đã soạn nhiều sách nói về lý-
thuyết âm-dương và khoa dưỡng
sinh. Bài thứ hai đăng ở nguyệt-
san Tin Sách số 41 tháng 11-
1965 giới-thiệu tác-phẩm « Zen
và Dưỡng sinh » của Thái-Khắc-
Lê soạn, một tác-phẩm có tính-
cách khảo-cứu và trình bày quan-
niệm âm-dương và khoa dưỡng-

sinh cho người Việt dễ hiểu, sau khi cuốn « Tân dường sinh » từ bản dịch cuốn « Le Zen macro-biotique » do Ngô-Thành-Nhân dịch ra đời không hẳn là đúng nguyên-văn và đáng lý phải dịch là « Zen và Dưỡng sinh » hoặc « Thiền và dưỡng sinh » mới đúng, nhưng dịch-giá đã dùng danh-từ « Tân dường-sinh » để nghe cho thích hợp với thời đại mới chẳng hoặc tuy là xưa của người nhưng mới của ta? Vì vậy không phải là Tân. Đây là một lối dưỡng sinh rất kỳ cựu có trên 5.000 năm nay. Đây là lối dưỡng sinh rất xưa của y học Đông-phương so với lối dưỡng sinh của y-học Tây-phương mới có vài trăm năm nay và như vậy giá trị của nó đáng cho chúng ta suy luận. Sau khi đọc Tân dưỡng sinh, một cuốn sách chú-trọng về thực-hành người ta đã thoát mái lúc đọc Zen và Dưỡng sinh của Thái-Khắc-Lê vì Sakurazawa có viết : « Lý-thuyết mà không thực-hành thì vô bờ, thực-hành mà

không có lý-thuyết thì hiểm nguy ». Tuy họ Thái có công tóm tắt công-trình nghiên-cứu của Sakurazawa nhưng không gì hơn là đọc qua một vài tác-phẩm do chính tác giả viết để hiểu rõ hơn. Công việc này đang được nhiều người lo đến và hôm nay chúng tôi lấy làm hân-hạnh giới-thiệu với quý bạn bản dịch cuốn « La Philosophie de la Médecine d'Extrême-Orient » nhan-dề « Triết-học Y lý Đông-phương » do Hòa-Đồng dịch và xuất-bản năm 1965.

Trước khi vào phần nội dung của sách, chúng tôi tưởng nên giải-thích phần hình thức là cái bìa sách của bản dịch ở mặt trước cũng như ở mặt sau vì việc trình-bày này rất có ý nghĩa nếu không giải rõ độc-giá sẽ khó hiểu.

Trước hết trong sách này tác-giá đã đứng trên quan điểm Thái-Cực và Âm Dương, một học-thuyết có từ Phục-Hy « Kinh-dịch » và Lão-Tử để luận đàm về Y-Lý và cho đó như là Y Đạo. Bởi

vậy ở bìa ngoài ta nhìn thấy một bức hình có vẽ tượng trưng và thuộc loại biều-tượng. Một con người ngồi trong tư thế của Phật hay của nhà đạo-sĩ (Yogi) hoặc trong tư thế Thiền của nhà Sư, trong một vũ-trụ bao quanh bởi một cái vòng tròn chia làm hai : biều-hiệu cho Âm và Dương. Con người ngồi trong một cái hình kim-tự-tháp (hay tam giác) có 7 nấc thang tượng trưng cho cái « Thái-cực đồ xoắn ốc đối số của tò-chức vũ-trụ » (gọi là La spirale logarithmique de l'ordre de l'Univers) — danh từ Sakurazawa dùng trong sách này. Tiếc rằng trong bản dịch thiếu mất mấy cái hình và cái hình của Sakurazawa khác với hình ngoài bìa vì lối diễn-tả của chúng tôi — lời người có ý-kien về hình bìa — có khác tiên-sinh, vì chúng tôi vẽ để diễn-tả tên cuốn sách chứ không phải một ván-dè. Trong khi con người đang còn ở trong vòng sinh-tử, luân-hồi của bánh xe tiến-hóa hoặc cõi hồng-trần, ta bà, tương đối thì con người phải bị ràng buộc bởi lý-thuyết nguyên-của sự phân-biệt Thiện-Ác, Thịnh-Suy, Ấm-sáng, Bóng-tối, Nóng-Lạnh, Đau-Lành v.v.. và chỉ khi nào con người đạt đến tâm-trạng số 7 là hình tam giác cao hơn hết, tượng trưng cho Dương, hay sự phán đoán Tuyệt-đối, hoặc là Giải-Thoát khỏi nhì-nghuyên-luận và đạt đến nhất-nghuyên, chúng được Đại-Giác thì con người vào cõi độc-nhất-vô-nhì hay Thái-Cực hay Đạo-vậy. Trong hình vẽ này đích-giá cho biết nhà in trình bày đã quên in luồng hỏa hẫu với hai luồng âm dương thân trong thè con người để tượng trưng cho con người (tiểu vũ-trụ) đứng trước đại thiên-dịa là Trời-Đất. Màu xanh da trời của bìa ngũ-ý cõi bao la của không gian vô-tận. Cái triết-lý của Y-học Đông-phương nằm trong hình này là sống-quân-bình và trật-tự trong một vũ-trụ trật-tự và quân-bình bằng cách âm-thực cho đúng nguyên-lý âm-dương. Con người



sẽ hòa đồng cùng vũ trụ và không có bệnh tật. Trang bìa sau là bức vẽ có 7 đoạn chia hai bằng một nét số thẳng xuống tượng trưng cho bảy giai đoạn của bệnh tật do ăn uống không đúng cách tương đương với bảy giai-đoạn của sự phân đoán mà dịch giả đã dùng danh từ Tư-duy (Sakurazawa) lại còn nói đến 7 cách thức ăn uống thế nào thì chúng ta sẽ trở thành như thế ấy trong cuốn: « L'ère atomique et la Philosophie d'Extrême-Orient ». Như vậy sau khi đọc xong sách và nhìn cái bìa ở lưng sách độc giả sẽ nhớ mãi cốt yếu những điều mà tác giả muốn trình bày. Đây là một hình cô đọng giúp trí nhớ, mà dịch giả đã có công nhờ họa sĩ trình bày với độc-giả. (1)

Bây giờ chúng ta hãy qua phần nhận xét nội dung của tác phẩm.

Trong chương đầu nhan đề: Y-học hay đức tin Sakura (tùy đây chúng tôi xin vẫn tắt viết như thế) đã trình bày y học Đông-phương như có 7 giai đoạn và trên cao hết tộ đinh ở tầng

thứ bảy tài y học đã biến thành Y-Đạo. Tiên sinh đã so sánh y học Tây-phương và Đông-phương và đề cao y học Đông-phương như là phần tinh túy nhất của các nguồn triết-học và tôn-giáo.

Chương Hai tác giả phân biện âm dương theo đúng biện chứng của Lý Thái Cực. Đây là sự phân biệt rõ ràng cho những người nào thực hành phuong pháp Tân dương sinh có thể phân biệt được các món ăn thức uống theo âm dương, theo các tiêu chuẩn rõ ràng như những định-luật và là chìa khóa cho những ai muốn học cách lựa chọn món ăn (có nhiều người muốn tiên sinh làm một

(1) Hình vẽ bìa họa sĩ trình bày rất công phu, và mỹ-thuật, nhưng tiếc thay vì người phụ trách quá bận việc không coi kỹ khi nhà in lên khuôn nên có vài điểm không được đúng với tờ kiều của họa sĩ làm giảm một phần lớn giá trị của tấm bìa. Tiếc thay !

cuốn tự diễn kê các loại âm thực theo âm dương, song tiên sinh cho đó là một điều buồn cười vì không thể nào chỉ cho hết, và lại nếu ta muốn làm y-sĩ cho ta thì ta phải biết lựa chọn bằng lối suy luận, nếu không ta sẽ trở thành con vẹt hay cái máy hát hai đi nhai lại mà thôi.

Chương Ba, tác giả trình bày Lý Thái Cực hay vô song nguyên lý còn gọi là biện chứng pháp thực hành của Đại Tư-tưởng gia Lão-Tử không giống với biện chứng pháp của Marx, đồng thời đưa nhiều ví dụ để tìm hiểu âm dương giúp cho người đọc biết cách phân biệt và áp dụng bằng những dẫn chứng cụ thể về hóa học và vật lý theo khoa học hiện đại (về vấn đề này chúng tôi khuyên các bạn đọc cuốn Le Principe Unique de la Science et de la Philosophie d'Extrême Orient, chưa có dịp dịch, song có lẽ sẽ được dịch hoặc ít nhất trình bày trong một cuốn sách nhan đề: « Tông hợp 7 tác phẩm của

Sakurazawa về lý thuyết âm dương và kho dưỡng sinh » — sẽ soạn nay mai).

Chương Bốn, tác giả đề cập đến nguồn gốc con người và định nghĩa bệnh tật là gì. Tác giả ca tụng bà mẹ thảo mộc và cho rằng sở dĩ có bệnh tật là vì tham ăn tham uống, thật đúng như câu của Y - Lý Đông-Phương cho rằng « Bệnh nhập tại khẩu » (la quantité change la qualité) và muốn ít bệnh phải sống một cuộc đời đơn giản đậm bạc (Vivere parvo). Tiên sinh ngạc nhiên vì sao y học Tây-phương lại không đi tìm nguồn gốc của bệnh để chữa, lại chữa ngon thay v' gốc ?

Chương Năm đề cập trực tiếp đến Y-Học Đông-Phương kè một số bệnh do tiên sinh chữa theo Y-Lý Đông-Phương và phân tách 7 giai đoạn của bệnh tật để ta biết ta thuộc về giai đoạn nào mà chữa trị và biết rằng bệnh ấy nặng hay không nặng. Đoạn cuối tiên sinh có cho chúng ta những

Dùng midol

Vịt các chứng đau nhức
và cảm cúm
có bán tại các nhà thuốc

Dùng midol

Vịt các chứng đau nhức
và cảm cúm
có bán tại các nhà thuốc

chỉ dẫn cần thiết để ăn uống cho bợp với lê âm dương.

Chương Sáu nói đến về chức của vũ trụ và thể chất của con người trong đó tiên sinh đưa ra một số định-luật.

Chương Bảy đề cập đến tri phán đoán của con người mà dịch-giả đã dùng danh-từ Tư duy. Vô minh cũng như hạ-trí đều là những đẳng cấp phán đoán thấp kém, còn nếu tiến lên những bậc thang cao hơn chúng ta sẽ là thượng trí, trực-giá hay hữu-minh vậy. Tuy danh-từ tiên-sinh dùng có khác song cũng giống nhiều tôn-giáo nhất là Phật-giáo. Năng lực tối cao của tư duy (la faculté suprême du jugement) chính là chỗ toàn dành chánh giác.

Sau chương 7 còn hai bản phụ lục phiếm luận vài văn đề nho nhỏ. Sau hết là một ít địa chỉ để độc-giá có thể giao-thiệp với Sakura song tiếc rằng có một số địa chỉ đã thay đổi. Ví dụ địa chỉ ở Pháp 6, rue Lamartine nay không

còn nữa mà phải liên lạc với C.1.8 rue Lamartine Paris IX (tức là Centre Ignoramus viết tắt. (Đáng lẽ dịch-giá phải chú thích bên lề đề cho độc-giá biết).

Triết-học Y-lý Đông-phương của Sakura chống lại thuyết vi-trùng của Tây-phương vì tiên-sinh quan niệm rằng do cơ-thể của chúng ta mà chúng ta bệnh hay không chứ không phải vi-trùng. Thuyết ấy hiện nay cũng được nhiều nhà bác-sĩ Âu Mỹ công nhận khi họ cho rằng « Con vi-trùng không đáng sợ, song chính là cơ-thể của chúng ta ». Đồng thời tiên-sinh cũng cho rằng y-học Đông-phương từ chỗ hối thuốc hay châm-cứu cũng chỉ là cách chữa bệnh bằng ngọn chứ không phải bằng gốc, chỉ có phương pháp làm thực mới là chính. Điều ấy không phải nói ngoa nếu ta biết rằng máu và tế-bào trong thân thể chúng ta có thể thay đổi trong một thời gian nào đó. Lý-thuyết của tiên-sinh

dễ hiểu. Trong văn đề phân định âm dương chúng tôi có hân hạnh được hội kiến với giáo-su lúc ông đến Huế. Đây là câu hỏi của chúng tôi và câu đáp của tiên-sinh :

Hỏi : — Thưa tiên-sinh, theo tiên-sinh thì nếu muốn phân biệt một món ăn âm hay dương ta sẽ áp dụng các tiêu-chuẩn về hình thái trọng lượng, màu sắc, sức chứa đựng về nước hóa hợp, sự phân phối theo địa lý và mùi vị. Nhưng xin hỏi tiêu chuẩn nào quan trọng hơn hết và nếu trong 7 tiêu chuẩn ấy mà có 4 tiêu chuẩn dương và 3 tiêu-chuẩn âm chẳng hạn ta sẽ cho rằng món đó dương vì thuộc về đa số chăng ?

Sukurazawa đáp : Đúng như thế. Nhưng tiêu chuẩn quan trọng hơn hết chính là : nguồn gốc của nó chứ không phải hiện trạng.

Sau khi điêm qua nội dung sách chúng tôi đề cập đến phần dịch thuật. Dịch giả là Hòe-Đồng đã cố gắng để dịch tác phẩm Việt-

văn nhưng không sao hoàn-hảo được. Điều làm cho độc-giá khó chịu là phải đọc lối chính-tả và phải xem bản errata (đính chính). Tôi có chất vấn dịch giả điêm này và được biết vì dịch-giá ở xa (Huế) mà lại in ở Saigon nên không đích-thân sửa chữa bản thảo cho như ý, nên dịch giả rất lấy làm ân hận và xin tạ lỗi cùng bạn đọc.

Ngoài những lối về chính-tả, tôi thấy dịch giả dịch một, vài đoạn không được rõ ràng. Vì đây là một cuốn sách luận về triết-lý và y-học, có nhiều danh từ chuyên môn đã làm cho tác phẩm khó khăn nên nếu dịch không thông suốt thì đọc ra tối nghĩa. Ví dụ trang 22 bản dịch (và 32 nguyên văn) như sau : Chaleur (donc activité des composants moléculaires Constriction, pesanteur (donc tendance à descendre) và Froid (ralentissement du mouvement des composants Dilatation, expansion (donc tendance à monter) mà tác giả dịch là : Nhiệt (ức...) ; ấm



tình phần phân tử), Co rút, trọng lượng (tức chiều đi xuống) Lạnh (tức trì trệ sức vận động những thành phần), Tuyến khuếch trương (sức bành trướng tức hướng động lực tăng lên) thì người đọc ngorse không hiểu gì cả. Đáng lẽ dịch như sau : Sức nóng (nghĩa là các thành phần tò hợp của phân tử hoạt động tăng lên) Co rút, trọng lực (tức có ý đi xuống) Sức lạnh (nghĩa là các thành phần tò hợp của các phân tử hoạt động chậm lại), Nói rộng, bành trướng (tức có ý đi lên).

Chúng ta mong rằng trong k

tới bản sách này dịch giả sẽ bỏ khuyết và tu chỉnh hầu bản dịch lần thứ hai được hay hơn và hìn hao hơn. Tuy nhiên, chúng ta không khỏi không hoan nghênh thiện chí của dịch giả đã muốn phô biến triết lý của y-học đông phương và bản dịch này đáng được hoan hì, đón nhận trong tủ sách gia-dinh của các bạn và đề các bạn có đủ yếu tố để trả lời cho những ai chưa hiểu Y Đạo là gì, nhất là Y-lý Đông-phương và triết lý ngàn xưa của nó.

NGUYỄN KHOA-HUÂN

Nhà hàng ĐẠI - LA - THIỀN

Điện thoại số 36.893

31-33 Đường Lân-Ông CHOLON

- Đặc-biệt các món ăn Tiều
- Sạch-sẽ, vệ-sinh và ngon lành
- Bếp khéo, bồi giỏi và lè phép
- Có máy điều hòa không-khi

Ở lầu 3 lô-thiên có không-khí thiên-nhiên
trong một khung cảnh huy-hoàng diễm-ảo

nhớ Sông Cầu

TRIỀU VĂN TÙ

Dây xứ Sông Cầu trầm lặng
Hàng dừa soi bóng bên sông
Thuyền nan neo dòng nước biếc
Quanh co đồng núi ven đường

Dây xóm nhà tranh nho nhỏ
Vài cô thôn nữ chăn bò
Run run câu hò dưới nắng
Hồng hồng đôi má nênh thơ.

Dây mai trường láng êm vắng
Nghiêng nghiêng bóng liễu đôi bò
Có em học trò nhỏ bé
Ngâm nga mẩy chữ i-tô

Dây cầu Tam giang ngăn ngắt
Chiều về đoàn nhỏ buông câu
Ngư ông ăn mình khâu lưới
Nắng vàng phủ nhẹ qua cầu

Dây những già đình làm gốm
Ngày đêm nhồi đất bên sông
Lửa xanh buông làn khói biếc
Gái trai mỉm nụ cười hồng

Dây chiếc cầu tre xiêu veo
Cập ghềnh nối nhịp ngang khê
Từng cỏ tóc thề áo trắng
E dè bước nhẹ ven lề

Ôi cả — bài thơ xuân nữ
Sông Cầu tôi nhớ tôi mơ
Lúa vàng đơm, bông chín nụ
Linh côi tĩnh nữ đơn sơ

Giờ đây trông về xứ cũ
Nghe lòng xao xuyến rưng rưng
Ngàn câu dè lên gối mộng
Gieo vần ai nhớ mà thương

XUÂN NÀY HỎI EM

Xuân này em có vui không
 Có vui thấy xác pháo hồng gương soi
 « Tết này tết của dân nghèo »
 Ngàn đời một thuở cóc trèo lên thang !
 Em vui kéo mộng xuân tàn
 Em vui có rủ xóm làng cùng vui
 Vui xong em có ngừng vui
 Để dành vài phút tưởng người trận vong
 Tưởng người bị nạn đạn bom
 Tưởng người tị nạn, tưởng đàn Cô-nhi
 Sống nhờ nơi lòng từ bi
 Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớdì, nhớ anh
 Nhớ nhà, nhớ khóm cây xanh
 Nhớ sông Trà khúc nước xanh bốn mùa
 Nhớ khi em tắm vui đùa
 Dưới trường Vạn Tượng, trên chùa núi Thiên
 Quê em yêu mến ba miền
 Kẻ sao cho xiết nỗi niềm khổ đau
 Kêu Trời — Trời lại càng cao
 Ngần ngại cầu nguyện nguyện cầu mãi ru

● TRÍ - TƯƠNG
 (Quảng Ngãi)



Ông của Ông Hoàng-đinh Trứ, Công-chức hối-hưu,
 16, Nguyễn-Trãi, Nha Trang

Kính gửi ông Giám đốc,

Tôi, một độc-giả trung thành với quý báo, xin kính gửi lời thăm
và bày tỏ một vài điều sau đây :

Quý báo số 168, về mục « Người Chiến-quốc », có đăng tải vể đố
rã như sau :

Lợn-tương-như, Tụ-má-tương-như,
 danh tương-như, thực bất-tương-như.

Quí báo bảo, vể đối-lại đã quên bằng, không còn nhớ nữa.

Tôi nhớ mường tượng vể đối- ấy, do một ông văn-quan xắp
một người hàn-nho có vẻ khiếm nhã-nhận, tức cảnh mà ra câu đối- ấy.
Ông hàn-nho đã đổi lại :

Uý-vô-ky, Trương-fôn-vô-ky,
 bỉ vô ky, ngả diệt vô ky.

Thành thật kính chào ông Giám đốc,

HOÀNG-ĐÌNH-TRỨ
 (Nha-Trang)



ĐÁP BẢN BỐN PHƯƠNG

* Ô. Ưng-Thái. Phan-bội-Châu, Huế

— Những câu danh ngôn ngoại-quốc do chính chúng tôi dịch ra đề đăng trong P.T. luôn luôn có nguyên-văn ngoại-ngữ dăng kèm, như chúng tôi đã làm. Nhưng những câu do bạn đọc gửi đến, thường không có nguyên văn ngoại ngữ kèm theo.

— Câu ông ghi trong thư : « L'amour est le contact de deux corps », theo nguyên-văn là : *L'amour, c'est le contact de deux épidermes.*

— « Người tù 69 », và « Tuần, chàng trai nước Việt » sẽ in thành sách sau khi bồ-chính một vài khuyết-diểm. Hân-hạnh đón nhận những ý kiến của ông.

● Ô. Minh, Sài-gòn.

Theo thiền-ý của tôi, thì câu : « Văn-thư dồn-thượng », « Văn-thư chiếu thương », « hồ-sơ định hậu », v.v... là đúng.

● Ô. Nguyễn-Đức-Anh, Huế.

Quyển truyện « Mồ-hôi Nước mắt » đang in nửa chừng thì bị nạn khan giấy nên phải tạm hoãn. Đến mua được giấy sẽ tiếp tục. Khi nào phát hành, chúng tôi sẽ báo tin trên P.T.

● Ô. Nhất-Trường, Lê-lợi, Định-Tường

Ông đã học Đức-ngữ ở Trung-tâm Văn-hóa Đức được gần 3 năm thì ông đã giỏi sinh ngữ ấy rồi. Nay giờ ông nên mua các sách và báo Đức mà tiếp tục luyện thêm, không cần học hàm thụ. Vả lại chúng tôi không thấy ở Saigon có trường nào dạy Đức-ngữ bằng hàm thụ.

● Bạn Nguyễn-tấn-Thường, Huế

— Đài phát thanh Luân-dôn, BBC, tức là British Broadcasting Corporation.

— Câu tục ngữ Pháp : « Une hirondelle ne fait pas le printemps » có nghĩa là một con chim én không làm nên mùa Xuân được. Chim

én (bên Pháp) thường xuất hiện về mùa xuân, mùa xuân có nhiều chim én, chứ có một con chim én làm sao thành mùa xuân được ?

Ý nghĩ cũng giống như câu tục ngữ Việt Nam :

“ Một cây làm chẳng nên non.

Ba cây dùm lại nên hòn núi cao.”

Nghĩa bóng, là muốn làm một việc gì thành công mỹ mãn, phải có sự góp sức của nhiều người.

— Ngô-đồng nhất, diệp lạc,

Thiên-hạ cọng tri thu.

Nghĩa là : Một lá ngô đồng rụng,

Thiên hạ đều biết là mùa Thu đến.

Vì lá ngô-đồng rụng vào đầu mùa Thu.

● Bạn Kỳ-Vân, 20. Phan-thanh-Giản — Cần-Thơ

Ngày 10 tháng 2, 1936, là ngày 18 tháng Giêng năm Bính-Tý, ngày thứ Hai trong tuần.

● Ô. Lê-văn-Quới, K.B.C. 4974

Địa-chỉ trường Hàm-thụ lâu năm nhất và được tín-nhiệm nhất ở Pháp, dạy đủ các môn, các trình độ :

L'Ecole Universelle

59, Bd Exelmans, Paris 16^e. Ông muốn học về môn gì, thi cấp bằng gì, trình-dộ học-vấn của ông hiện giờ thế nào, ông phải viết thư nói rõ cho họ biết, họ sẽ gửi đầy đủ chi-tiết chi-dẫn về điều-kiện và chương trình học.

● Ô. T.V (?) Rất tiếc chúng tôi không biết được ngày tháng năm sinh của Bảo-Long, con trai của Bảo-Đại.

● Ô. Duy-Linh, Đà-nẴng.

12-3- Giáp-thân = 4-4-1944

29-11-Ất-dậu = 2-1-1945

13-2-Bính-tuất = 16-3-1946

○ Một bạn đọc già KBC — 4392

Đài BBC = British Broadcasting Corporation

Đài VOA = Voice Of America

● Cô Trần thị Diệu-Tú, Nữ sinh Trần quốc Toản, Saigon.

Thầy Thích-Thiện-Minh đi chiếc xe hơi Huê-kỳ, là tiền của Mỹ hay của một Nữ Phật Tử nào, cô cứ viết thư hỏi thẳng thầy Thiện-Minh. Chúng tôi hoàn toàn không biết gì về vấn đề đó.

Cô lại hỏi : « Hồi xưa Đức Phật Thích-Ca Mâu Ni, có đi xe hơi Huê-kỳ hiệu Mercedes không ? »

Đáp : — Cô là Phật tử, cô có đọc các kinh sách về Phật giáo, chắc hẳn cô biết rằng thời Đức Phật còn tại thế, chưa có xứ Huê-kỳ và cũng chưa có xe hơi.

Câu hỏi thứ 3, chúng tôi xin miễn trả lời vì chúng tôi không muốn bàn về « chính trị. »

● Ông Đỗ-hiến-Tự, K.B.C. 4969

Tội-nhân bị tẩy-hình, thường bị xử bắn lúc sáng sớm, cũng có nhiều khi bị xử bắn ban ngày, tùy theo hoàn-cảnh và vị-trí của pháp-trường.

— Lấy khăn bịt mặt tẩy-tội vì một chút lý-do nhân-đạo, muốn tránh cho tội-nhân một kinh-hoảng cuối-cùng, trong lúc nhìn thấy những họng súng chĩa vào mình, và cũng để tránh cho đoàn xạ-binh những cảm-xúc và phản-ứng bất ngờ khi thấy đôi mắt của nạn-nhân ngo-ngác nhìn mình, tỏ vẻ van-lon, đau khổ.

★ Trung-sí I. Phan-gia-Yên, K.B.C 4783

Ngày 20 tháng 5 năm Bính-Tý, tức là ngày 11 tháng 6 năm 1876 (cách nay 90 năm), nhằm ngày chủ-nhật.

HỶ-TÍN

Chúng tôi có nhận được hồng thiệp của Ông Bà Đỗ-hữu-Ích 9 Nguyễn-công-Tứ, Đôn-Dương (Tuyên-Đức) báo tin lễ đính hôn của thư nữ, cô Đỗ-thị-Thu đẹp duyên cùng cậu Bé-văn-Sâm, trưởng-nam của Ông Bà Bé-văn-Quí ở Thủ-đức, Gia-định.

Xin thành thật chúc mừng hai họ.

NGUYỄN-VY

BÓN ĐỌC

THÁNG
NĂM
SÀU

THƠ
PHƯƠNG - DUYÊN



Gần Đến kinh kỳ, Bàn hòn dã dượi, hay là đang hành kinh mà đau bụng, uống : **Lôi Công Hoàn « ÔNG TIỀN »**. Hỏi các iệm huốc Hoa-Việt Saigon 228 Lê-hánh-Tôn. Nhà thuốc « Ông Tiên » Phú-Lâm Cholon K.N. BYT. số 1 — 9-5-63

Phong Ngúra, Ghè chốc, lở lói, gãi tốii đâu lan tới đó không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết, uống **Giải Phong Sát-Độc-Hoàn « ÔNG TIỀN »** 30 năm sáng lập. Hỏi các iệm thuốc Hoa-Việt. Nhà thuốc Ông Tiên Phú-Lâm Cholon (K.N. BYT. số 3 — 9-5-63)

đón đọc :

HOA NẮNG

TẠP-CHÍ ĐẶT LẠI CĂN NGUYÊN TƯ-TƯỞNG ĐÔNG TÂY

phụ trách mý-thuật : họa sĩ VĨNH ĂN

thư ký tòa soạn : cô PHƯƠNG ANH

chủ trương biên tập : NGUYỄN THÁI

và PHẠM CÔNG THIỆN

Phát hành trong tháng 5, với sự cộng tác của những người
ở Paris qua các bài :

- Đánh giá tư-tưởng phá-sản của Arthur Koestler
- Đánh giá thần học phá-sản của Albert Schweitzer
- Đánh giá sự học-vấn phá-sản của Nguyễn văn Trung
(phê-bình luận án tiến-sĩ triết-học)
- Bất tạo động của tư-tưởng
- Đặt lại nguyên-thể của chính-trị
- Triết-lý của Việt-Nam và cho nhân-loại kể từ
10 năm sau
- Trời tháng Tư (tiểu thuyết)
- Mặt trời đầu hạ (tiểu thuyết)
và nhiều truyện ngắn, thơ, kịch khác...

Thư từ bài vở xin gửi về : Cô PHƯƠNG-ANH 8, rue Guy de la
Brosse PARIS 5^e (France).

CÁC BẠN MUỐN TÌM HIỂU GIÁO LÝ ĐỨC PHẬT SINH
HOẠT CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT
Ở MIỀN TRUNG

hãy tìm đọc :

LIÊN HOA

nguyệt san

Tòa soạn : 66 đường Chi Lăng — Hộp thư 24 Huế

NGUỒN VUI — SỨC KHỎE

của mọi người và
trong mọi gia - đình



NƯỚC NGỌT CON CỘP Ở ĐÂU
ĐÂY LÀ KHỎE MẠNH, SONG LÂU YÊU ĐỜI



KINH-LÝ VĂN-PHÒNG

110, đại lộ Nguyễn-Huệ—Saigon
Điện-thoại 23. 187



Phạm-văn-Lang

Giám-Định Trắc-dịa-sư
Géomètre — Expert

373. Phạm-thanh-Giản

SAIGON

Giấy phép số 292 CDV/TTL/NĐ ngày 9-10-1961

Quản-nhiệm : NGUYỄN-VŨ
In tại THƯ-LÂM-Á-& THƯ-QUÁN
231-231, Phạm-Ngũ-Lão — Saigon

KD số 1142 ngày 14-5-66