

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiếu Đẳng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

NĂM MỚI!

Quà Xuân không giã băng thuốc ACTIVIT



CƠ THỂ SUY YẾU
CẦN BỒI BỔ ĐỂ SỐNG
KHỎE - ĐẸP, BẠN HÃY
NHỚ NGAY.

ACTIVIT

THUỐC BỔ

TENAMYD

An toàn OFFSET TRUNG

10\$00

PHÓ THÔNG

Tạp chí Văn-Hoa ra ngày 1 và 15

NGUYỄN VĨ

167



Lung điện VERSAILLES - PHÁP



Cảm tạ

Chúng tôi có nhận được tất cả các thiệp
Năm Mới do quý bạn xa gần ở trong Nước
và Ngoại quốc đã có mĩ-ý gửi về chúng tôi.
Xin thành thật cảm tạ quý Bạn.

NGUYỄN-VÝ

NGUỒN VUI — SỨC KHỎE

của mọi người và
trong mọi gia - đình



**NƯỚC NGỌT CƠN CỘP Ở ĐẤU
ĐẤU LÀ KHỎE MẠNH SỐNG LÂU YÊU ĐÓI**

PHỐ THÔNG

TẠP CHÍ

CỘP PHAN XÂY DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM
PHỔ BIẾN VĂN HÓA ĐÔNG TAY KIM CỔ

Giám đốc, Chủ bút: Nguyễn - Vy

Tòa soạn: 231, đường Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn — Đ.T. 25.867



NĂM THỨ VIII ★ số 167 ★ 1-3-1966

1.— Huyền Trần Công Chúa và hai Châu Ô-Lý	Lê-Tràng-Kieu	7 —	9
2.— Chế độ quân-dịch qua các thời đại	Trịnh-văn-Tiến	10 —	17
3.— Bi quyết hồi xuân của máy ông già Âu-châu	Té-Xuyên	18 —	23
4.— Bước lên 1 bậc thang (truyện) Thanh-Thương-Hoàng		24 —	28
5.— Dưới bầu trời máu lệ (thơ)	Sagan-Liên		29
6.— Nghệ thuật và sáng tạo trong hội họa	Nguyễn-Khai	30 —	32
7.— Ghen (truyện của Maugham)	Nhã-Điền	33 —	42
8.— Hồn ta (thơ)	Lê-ngọc-Tuấn		43
9.— Thần thoại Hy-Lạp La-Mã	Đàm-quang-Thiện	44 —	51
10.— Hiện hữu (thơ)	Hoàng thị Thùy-Tiên		52
11.— Linh hồn dân tộc Chăm qua thi ca Chế-Lan-Viên	Trần-tuấn-Kiệt	53 —	59

12.— Alfred Hitchcock	
nhà đạo diễn trứ danh	Phạm-danh-Quang 60 — 64
13.— Say (thơ)	Thùy-dương-Tử 65
14.— Võ ngũ-hữu (truyện)	Kim-Liên 66 — 72
15.— Cuối-ngày (thơ)	Trần-minh-Phú 73
16.— Khi-người-yêu-trở-lại (thơ)	Hoàng-Thắng 74
17.— Tuần-chàng-trai-nước-Việt	Nguyễn-Vỹ 75 — 78
18.— Hồi-chuẩn-sau-hồi (tùy-bút)	Dạ-Thủy 79 — 81
19.— Thành-phố-Út-thai	Nguyễn-Vương 82
20.— Nhà-cách-mạng-bị-giam-kín trong-tù-dự-sử	Tân-Phong 83 — 87
21.— Đau-người (thơ)	Tống-minh-Phụng 88
22.— Cay-cay (thơ)	Tưởng — Đào 89
23.— Minh-ot-1-Tranh-phien-là-gì?	Điệu-Huyền 90 — 96
24.— Huyền-Trần-Công-Chúa (tiếp-tr. 9)	Lê-tràng-Kieu 97 — 99
25.— Thu-dạ-tử-hoài (thơ)	Võ-Danh 100 — 103
26.— Sách-báo-mới	P.T. 104 — 105
27.— Một-kiếp-phù-du	Tín-Khanh 106 — 109
28.— Ngón-ngữ-Chàm	Jaya-Panrang 110 — 116
29.— Chín-khúc (thơ)	Nguyễn-vạn-Hồng 117
30.— Vui-buồn-trong-làng-văn	Cửu-Sáng 118 — 121
31.— Lửa-tình	Trần-Luân-Khoa 122 — 125
32.— Thư-bạn-dọc	P.T. 126 — 130

- Tổng-phát-hành PHÒ-THÔNG toàn-quốc:
ĐỒ-vG NAI, 270, Đề-Thám — Saigon
- Tổng-phát-hành PHÒ-THÔNG ở Âu-Châu và Phi-châu
- Notre représentant général pour l'Europe et l'Afrique
- Our general agent in Europa & Africa
LONG-HIỆP

13 Rue de la Montagne Ste Geneviève — PARIS V^e
(vente — abonnements — Publicité)

Huyền-Trần-công-chúa và-châu-Ô, chau-Lý

CÙNG CÂU CHUYỆN
GỐC TÍCH

THÀNH-LỘI Ở HUẾ

sưu-khảo
• LÊ-TRÀNG-KIỀU

CÂU CHUYỆN Huyền-Trần-Công-Chúa với nhà Trần
nước là tương tự một số người hùng-giả không
chiểu suy nghĩ, đam mê với chuyện Chiêu-Quân
đời Hán.

Sự thực là Chiêu-Quân là một vua Hán
so-sánh quả là mèo-trí và ý-tríc. Một-đảng là vua Hán
Nguyễn-Đế nước Trung-Hoa là một ông Vua hàn-yếu,
nguồng mờ sán-lý cù-rà, q.Chiêu-Quân vô cùng sùng
ái, mà không sao nắm bắt được. Ngày-khi vua nước
Hung-Nô, được Mao-Diên-Tho cho biết-nàng đẹp tuyệt
vời, liền mang juan-uy-luop Trung-Hoa, đòi vua Hán phải
mang nàng sang cống-hiến, thì Hán-Nguyễn-Đế đành nhốt
lệ, theo lời yêu-sách của vua Hồ mà đưa-nàng Chiêu-Quân
sang cống. Chiêu-Quân ở vào tình-thế ấy, đành nhịn-nhục
làm con vật hy sinh để cho xứ-sở khỏi bị đánh-chiếm,
nhưng ngay trong ngày bị đưa-di-cống, nàng làm lẽ bái
vọng về quê-huorag, rồi nhảy-xuống-sông-tự-vẫn để giữ
trọn-tình-chung-thủy đối với vua Hán. Câu-chuyện thực
là-buồn, và cũng-thực-là-bực. Càng-cảm động, buồn-thuong
Chiêu-Quân bao-nhiêu, ta càng-giận Hán-đế bấy-nhiêu.

HUYỀN-TRÂN CÔNG-CHÚA

Còn ở ta, khác hẳn ! Câu chuyện thực là **đẹp** **đẽ**, và cũng thực là **hiền** **hậu** ! Đời nhà Hán, vua Trung-Hoa như nhược bao nhiêu thì đời nhà Trần, Vua ta anh hùng bấy nhiêu.

Đời Trần bấy giờ là đời rực rỡ võ công, huy hoàng văn trị. Những võ tướng của nhà Trần phần nhiều cũng là những tay tài giỏi văn chương. Đến võ công của đại tướng Trần-Quốc-Tuấn thì thật là một võ công hiền hách trong lịch sử.

Đành rằng những chiến-thắng hồi ấy, được thành công là do tài điều khiển của những tướng lãnh kiệt liệt đời nhà Trần, tuy nhiên một phần lớn cũng do sự đồng tâm hợp lực của quốc dân, mà cái tinh-thần tự lập cuồn cuộn khơi nguồn ở thành Thăng-Long — như lời tác giả « Lịch sử Hà-nội », ông Nguyễn-Quang-Lực đã chú ý đến vậy.

Trong đời Trần, còn có một đặc biệt của thời thế là đối với quân Nguyên miền Bắc, ta hùng dũng giải-quyết quốc-vận bằng binh đao, thì đối với Chiêm-thành miền Nam, sau khi biểu dương võ-công với họ vào năm Nhâm-Tý (1252) ta đã lợi dụng thời cơ Băng tinh cảm. Vì cuộc vu quy của HUYỀN-TRÂN CÔNG-CHÚA nhà Trần mà ta lấy về được hai Châu Ô, Lý (tức là Huế bấy giờ).

Nhưng đến đây ta phải nhận định rõ : cuộc lợi dụng thời cơ Băng tinh cảm đây cốt là để gây tình hòa-hiếu giữa hai dân tộc sát nách nhau cần phải sống chung tốt đẹp bên cạnh nhau, và sự ta lấy về được hai châu Ô, Lý, nhân cuộc gả Huyền-Trân Công-Chúa, cũng là do sự tình cờ, chứ ta không hề có ý cầu cạnh trong việc này.



HUYỀN-TRÂN CÔNG-CHÚA

Lịch sử kể lại : « Vào năm Tân-Sửu (1301) Nhân-Tông Thượng-hoàng nhà Trần sòng ngoạn cảnh Chiêm-Thành, có ước gả Huyền-Trân Công-Chúa cho Vua Chiêm là Chế-Mân. Về sau Chế-Mân cứ vin lấy lời ước ấy mà xin cưới. Nhưng ông Vua phiền-thần ấy (đây không phải là Vua Hung-nô, và trường hợp bang giao Chiêm quốc với nước ta bấy giờ đang hồi cực thịnh, vẻ vang qua những vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông..., nó không giống chút nào trường hợp bang giao như Hung-nô với Trung-quốc, trong thời vua Hán Nguyên-Đế)... ông vua phiền-thần ấy hẳn cũng hiểu rõ rằng một kẻ man rợ phuơng Nam, đầu ở ngai vàng điện báu, muốn cầu hôn một nàng công-chúa Thăng-Long không phải là chuyện dễ. Cho nên, ngoài những món sinh lê bằng vàng, bạc, châu báu rất hậu, vua Chiêm-thanh đã đem món sinh lê bằng đất đai để đổi lấy người đẹp. Món sinh lê ấy là Châu Ô và Châu Lý, đất Huế bấy giờ.

Sách « *Hoàng Việt Địa dư chí* » chép việc này như sau : « Năm Hưng-Long thứ 14, vua Trần Anh Tông gả Huyền-Trân Công-Chúa cho Vua Chiêm là Chế-Mân. Nước Chiêm lấy Châu Ô, Châu Lý làm sinh vật bèn cải làm châu Thuận Hóa. (Trần Anh Tông, Hưng Long thập tứ niên, giá Huyền-Trân công chúa vu Chiêm chúa Chế Mân. Chiêm dĩ Ô, Lý vi sinh vật, nãi cải vi Thuận Hóa châu).

Về việc này, lời thơ vịnh-sử của Hoàng-Cao-Khai có cái giọng ngạo nghễ như sau :

« Hai châu Ô, Lý vuông ngắn dặm
• Một gái Huyền-Trân của mấy mươi l»

(xem tiếp trang 97)

chế độ

QUÂN DỊCH

QUA CÁC
THỜI ĐẠIĐINH - LÊ
LÝ - TRẦN
LÊ - NGUYỄNĐI QUÂN DỊCH THỜI
nhà Đinh

TRƯỚC thế kỷ thứ 10, Việt Nam bị Bắc thuộc liên miên, tất nhiên chưa hề nào có quân đội riêng. « Riêng » với nghĩa độc lập, cá biệt, dân tộc tính. Như vậy, nếu muốn truy nguyên ra lịch trình tò chunderscore của quân đội VN, thì người ta cũng phải bắt đầu từ nhà Đinh trở đi.

Đinh tiên Hoàng dấy binh năm 968, nhưng đến mãi 6 năm sau, khi nhà vua đã củng cố xong để nghiệp ở Hoa Lư, Người mới nghĩ đến việc chinh bị quân đội, vào năm 974.

Nhà Đinh chia binh lực ra thành 10 Đạo. Rồi cứ lấy số 10 làm đơn vị phân phổi chung, mỗi Đạo gồm 10 Quân, mỗi Quân gồm 10 Lữ, mỗi Lữ gồm 10 Tốt, mỗi Tốt gồm 10 Ngũ, và mỗi Ngũ gồm 10 người.

Trên lý thuyết, so sánh sự sắp đặt này với quân đội ngày nay người ta sẽ rút ra được những

CHẾ ĐỘ QUÂN DỊCH

thành phần tương đương, (tôi nói tương đương) :

Ngũ 10 người hay Tiêu đội.
Tốt (100 người) hay Đại đội.
Lữ (1000 người) hay Tiêu đoàn.

Quân (10.000 người) hay Liên đoàn. Đạo.

(100.000 người) hay 2 quân đoàn.

10 Đạo (1 triệu người) hay...

Đối chiếu như trên, đề tìm gấp những chỗ gần đúng (Đạo với quân đoàn) và những chỗ sai biệt (chỉ sai biệt về cấp số).

Nhưng sờ dĩ giữa cõi với kím đã chênh lệch nhau về cấp số. chỉ vì, thời xưa lấy số 10 làm đơn vị phân phổi, còn ngày nay chỉ lấy số 4 đề qui định :

1 Tiêu đội gồm 4 Tiêu tò (3×4) là 12 người. 4 Tiêu đội (48 người) hợp thành 1 Trung đội, gọi chẵn là 50 người. 4 trung đội hợp thành 1 Đại đội 200 người, 4 Đại đội là một Tiêu đoàn, 800 người (theo nhu cầu của Bình chủng, có thể co rắn từ 800 đến 1000 người).

Cứ thế, mỗi Trung đoàn gồm 3200 người (gọi chẵn là 4000

người), mỗi sư đoàn gồm 12800 (gọi chẵn là 16000 người), và mỗi quân đoàn gồm 51200 (gọi chẵn là 50000 người.)

Hiện ta có 4 quân đoàn, tức 204800 gọi chẵn là 200.000 người. Vẫn trên lý thuyết.

Trên thực tế, quân số của ta còn có thể xé xích hơn hoặc kém chút đỉnh, đối với con số 200.000 vì hai động tác bù trừ, hoặc tăng cường hoặc giảm thiểu, tùy thuộc ở nhịp diệu diễn biến của chiến sự hiện nay.

Nhưng cứ trong bài này, tính bù đồng, đề lấy số chẵn, thì chúng ta đã phải cộng thêm ở các cấp Tiêu đoàn (+ 200), Trung đoàn (+ 800) và sư đoàn (+ 3200). Tổng số « dương » là 4200 người. Không kè 2 người ở cấp Trung đội ($48 = 50$).

Sau đó, ngược lại, chúng ta đã phải trừ bớt ở các cấp Quân đoàn ($- 1200$) và Quân lực ($- 4800$). Tổng số « âm » là 6000 người.

Giữa hai độ thêm (4200) bớt (6000), qua phuơng trình ($- 6000 = (+ 4.200) = - 1.800$, bớt đã nhiều hơn, nó chứng minh cách nói tóm vừa

rồi chẳng hề vấp phải lỗi lầm
khuếch đại chút nào.

Bởi đó, tới đây, người ta đã
có thể tin chắc rằng, cứ lý ra
quân số của quân lực VNCH,
trong hiện thời, phải có đủ vào
khoảng 200.000 người. Hơn kém
chỉ là những quang xê xích, co
rắn túy theo nhu cầu cấp số của
từng binh chủng khác nhau.
Chẳng hạn, 1 Đại-đội Bộ-binhh
phải đông người hơn 1 Đại-đội
Truyền-tin.

Nhưng Quân-lực của Đinh-
tiên-Hoàng hầu như (tức chưa
hắn là thế) chỉ có một Quân-
chủng Lục-quân, và một Bình-
chủng Bộ-binhh. Những thuyền
bè, xe ngựa, vào thời đó, dù sao
cũng chưa đáng kể.

Có điều, con số 1 triệu quân
(10 Đạo) đã đánh không thể
thực-hiện nổi ở một triều đại
xa xưa đó, đất hẹp, người thưa.
Cho nên, nhà Đinh đã cho ứng-
dụng «thề-thức luân phiêu»,
một số tòng quân, một số cứ
việc ở nhà làm ruộng, chờ đến
lượt, sẽ thay thế.

Như vậy, rõ ràng, ngay từ
thời nhà Đinh, người Việt-nam

đã có chế-độ quân dịch rồi, chế-
độ «nông-quân».

3000 người nhất nước

Sang đời Lê, từ thế kỷ thứ 15
trở đi, chế-độ nông quân vẫn
tồn-tại, nhưng đã có sự cải
tiến, tạm gọi là thế thức «ngũ
phân», hay «ngũ phiêu». Tòng
số trai tráng trong nước được
chia đều thành 5 nhóm, trong
khi nhóm thứ nhất tòng quân,
thì 4 nhóm kia ở nhà làm ruộng,
và lần lượt thay phiên cho nhau.

Bên cạnh chế-độ nông quân,
thế thức ngũ phiêu đó, vào năm
1000, vua Lê Đại Hành lại chọn
thêm một nhón nữa, nhóm thứ
6 gồm 3.000 người nhất đinh.
Con số lớn đối với đương thời.
3000 người vạn vỡ nhất, can
trường nhất, nhất nước, được
tuyên lụa đê xung vào đạo binh
túc trực, một lực lượng quốc
phòng gọi là «Thiên tử quân».

Từ chế-độ nông quân đã
bước sang chế-độ «hiện quân».
Nói khác đi, mới đến thời Tiền
Lê, nước ta đã có quân đội
hiện dịch rồi, và cũng coi trọng
hết yếu tố thể chất và tinh thần.

28 năm sau, năm 1028, tới

triều vua Lý thái Tổ, đào binh
hiện dịch đó vẫn được duy trì,
chỉ khác là quân số đã rút bớt
còn có 2.000 người, chia thành
10 Vệ, mỗi Vệ 200 người, coi
như 1 đại đội bây giờ.

10 Vệ (coi như 10 Đại đội)
hợp thành 1 Thiên tử quân
ngày xưa, thì cũng có tầm quan
trọng bằng 1 Liên đoàn An ninh
Phòng vệ Phủ, ngày nay.

Ngoài ra còn 9 Quân khác
(trừ-bị) ở thành phän ngũ phiêu.
Họ, trong khi ở nhà làm ăn chờ
tái ngũ, từ quan xuống lính, đều
di trình diện để thụ huấn, mỗi
tháng một lần. Họ, ngày nay,
là những quân nhân trừ bị tạ
gia.

Tổ chức lãnh thổ thời Hậu Lê

Tựu trung, mỗi triều vua, mỗi
giòng vua, lại chấn chỉnh quân
đội theo nhu cầu của thời cuộc,
nhưng chỉ khác nhau trên ba
phương diện thứ yếu: danh
hiệu, cấp số và phân quyền.
Chẳng hạn mỗi Quân của nhà
Đinh gồm 100.000 người, thì
đến nhà Trần, đã rút xuống
2.400 người.

Nhưng cũng vì tình hình đòi

hỏi, năm 1279, vua Trần-nhân-
Tôn đã cho thành lập một thứ
«Lực lượng Đặc-bié» đông tới
200.000 người gọi là quân
biển phòng. 4 năm sau (1285),
vào triều vua Trần - thái-Tôn
dưới quyền thống lĩnh của
Tướng Trần-quốc-Tuấn, chính
đạo binh này, đã đánh bại quân
Mông-Cồ.

Đến thời hậu Lê, quân đội
mới có sự cách mạng to tát.
Năm 1466, vua Lê-thánh-Tôn đã
chia quân lực thành 5 Phu
(như cấp quân đoàn ngày nay).
4 Phu phòng vệ 4 vùng lãnh
thổ (như 4 Vùng chiến - thuật
ngày nay) và 1 Phu đặc trách
tại kinh đô (Như Biệt khu Thủ
đô.ngày nay).

Trong hệ thống chỉ huy, cao
nhất là Trung quân (Phu đóng
tại kinh đô).

Phu này thật hùng hậu, theo
giáo sĩ A. de Rhodes, đông tới
50.000 người. Mỗi lần vua xuất
cung, lực lượng hộ giá gồm từ
10 đến 12.000 người, với
300 voi.

Rồi đến 4 Phu tại 4 vùng
lãnh thổ, dưới quyền các Tướng
Hữu quân, Tả quân, Tiền quân

CHẾ ĐỘ QUÂN DỊCH

CHẾ ĐỘ QUÂN DỊCH

và Hậu quân.

Cũng vào thời hậu Lê, ngay từ triều đại Lê thái Tổ (1428) quân lực đã chia thành 3 loại như 3 binh chủng: lính Vệ (bảo vệ nhà vua) lính Cơ (biên phòng) và lính Lệ (lính của các quan văn, chạy giầy). Riêng lính Lệ còn có lính Trạm, đề chuyên việc đưa thư.

Theo giáo sĩ Tissanier, cách thức tuyển mỗ binh sĩ thời đó (thế kỷ thứ 17, hậu Lê) cũng đã có hai hạng cưỡng bách và tình nguyện đầu quân. Những người Bắc (?) cứ đến tuổi mười tám, đôi mươi, đều phải đi làm nghĩa vụ với vua quan. Cứ sáu năm, vua lại tuyển những ai muốn tái đăng. Ngoài ra còn có nhiều người tình nguyện ở sinh kẽ (1).

Sang thế kỷ thứ 19, nhà Nguyễn, lô chức quân đội chẳng có gì thay đổi mấy. Nhất là về cấp số, vẫn giống in thời hậu Lê. Theo giáo sĩ A.de Rhodes, thì lực lượng đó chỉ có rắn từ 80.000 (thời bình) đến 200.000 người (thời chiến).

HỆ THỐNG QUÂN GIÁI

Một đặc điểm chung là, từ

thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 19, tổ chức quân đội vẫn dập khuôn Ngũ quân (Trung, Hữu, Tả, Tiền Hậu) với 5 viên Tướng nhất phẩm đứng đầu 4 vùng lãnh thổ và kinh đô.

Thứ đến, ở cấp tỉnh (như Tiểu khu ngày nay) có chức Đề đốc (Tướng), được phụ tá bởi hai viên Chánh, Phó lãnh binh (Đại tá, Trung tá).

Mỗi Chánh lãnh binh chỉ huy 7 cơ. Mỗi cơ gồm 500 người, thuộc quyền Chánh Phó quản cơ. Dưới nữa là các chức Chánh Phó suất đội, (Đại úy, Trung úy)

Mỗi đội có 5 Thập. Viên Cai (Trung sĩ) chỉ huy một Thập. Ngũ trưởng (nạ sĩ) chỉ huy một Ngũ. 5 người.

Về mặt tốt nghiệp, trường

(1) Nguyên văn : «Les Tunquinois, à l'âge de dix-huit, ou de vingt ans selon le style de diverses provinces, sont enrôlés pour le service du Roi ou des Mandarins, et de six ans en six ans le Roi choisit ceux qu'il veut ou pour la garde ou pour l'envoyer à l'armée ; encore bien que quelques-uns aient la coutume de se garantir de cette servitude à force d'argent».

Mỗi viên cai (như một Trung sĩ ngày nay), mặc quân-phục dạ chiến, di soát gác. Mỗi cai chỉ huy 1 đội, gồm 5 thập, 25 người (trái)

Mỗi Chánh Lãnh Binh (như 1 Đại-tá ngày nay) Mỗi Chánh Lãnh-binh chỉ huy 7 Cơ, 3.500 người (phải)



Sinh viên Sĩ quan V.N. ở thế kỷ 19 : 2 võ-sinh trường Giáo dương, học tập 6 năm, tốt nghiệp Suất đội (cấp úy ngày nay)



quân sự có 2 hạng, hạng cao đẳng, gọi là Anh danh, chỉ dành riêng cho con em các quan võ ở cấp Quản trở lên, thụ huấn 3 năm, và hạng thường, gọi là Giáo dương (con em từ cấp Suất đội trở xuống), học lâu tới sáu năm. Nhưng cả hai đều ra trường với cấp Suất đội (cấp úy).

Ôn Cố Tri Tân.

Bấy giờ, nhìn lại, mới thấy cõi kim chưa xa cách nhau mấy chút và chỉ là một chuỗi dài kế tục. Chế độ nông quân (nhà Đinh) được điều hành bằng lèn lức ngũ phiên (tiền Lê). Đạo binh « Thiên-tử-quân » có từ năm 1000 cho đến ngày nay vẫn tồn tại, quân đội hiện dịch.

Quân số tối đa ở đời nhà Trần, thời chiến, gồm 200.000 người, hiện nay cũng chỉ vào khoảng đó. Bởi vì, ngày xưa, kè cả những công việc « lấp biển và trời » cũng phải trông vào nhân lực, còn ngày nay, tuy chiến tranh to lớn hơn, nhưng đã có cơ giới để thay bớt sức người.

4 Phu (Tiền, Hậu, Tả, Hữu), trấn thủ 4 vùng lãnh thổ, từ

triều vua Lê-thánh-Tôn, bấy giờ đã sống lại dưới tò chúc Quản đoàn, và Vùng chiến thuật.

Xưa nay, tuổi quân dịch vẫn là tuổi hai mươi.

Khác chăng, thời trước, quân nhân trừ bị tại gia mỗi tháng đi tập một lần, và sinh-viễn-sĩ-quan bị phân hạng vì vẫn đề giai cấp.

Nhưng có một sự kiện xem chừng đáng xuy ngẫm nhất là xưa kia, cũng đã có những người tòng quân chỉ vì sinh kế.

Tôi muốn nói hiện vẫn có một quan niệm cho rằng những người bị cưỡng bách tòng quân (quân dịch, động viên) thường kém tinh thần chiến đấu. Chưa hẳn đúng. Chưa hẳn đúng mà còn phủ nhận công lao của quân nhân trừ bị.

Nếu có người xin nhập ngũ vì đồng tiền, thì cũng có người biết nhập ngũ vì bần phận. Đã nhận lấy bần phận, thì trước đó, đã có ý thức tốt đẹp rồi.

Nhưng bên cạnh bần phận đối với nước, còn có bần phận đối với nhà. Đã dành nước mất thì nhà tan, nhưng ngược lại gia đình vẫn là nỗn tảng của quốc gia.

Trên thực tế đã có những quân nhân trừ bị xin cải ngạch sang hiện dịch, vì họ nhận thấy cuộc đời quân ngũ thích hợp với mình. Ngược lại, cũng có những quân nhân hiện-dịch mà vẫn xin giải ngũ, vào lúc nào họ nhận thấy cần phải trở về cuộc đời dân già, để sống cho mình.

Hình như, từ triều-dai Lê-dai-Hành, người ta đã biết rằng, trong đám người lụy xin vào đạo binh « Thiên-tử-quân », chưa chắc đều có tinh-thần, cho nên, sau điều kiện « vạm vỡ nhất nước », còn điều kiện « can trường nhất nước » nữa mới đủ.

Tinh thần, bởi thế, là một cái gì chưa hẳn có sẵn, hoặc

chưa hẳn si cũng có, nhưng đã có thì không mua bán được, chỉ đề tự hiến, vào lúc nào người ta còn thỏa thuận được với lòng mình. Trong kỳ-hẹn đó, những quân-nhân trừ-bị vẫn tươi cười xung trận.

Cũng như giáo-sĩ A-de-Rhodes đã ghi nhận rằng, thời xưa, binh sĩ của nước ta thì cũng mọi người như nhau, và khi chiến đấu, họ đều đánh chết thôi (2). « Họ » ở đây không thấy phân biệt ai hiện dịch, ai trừ bị.

(2) Nguyên văn : Ce que je puis dire avec vérité, c'est que nonobstant qu'ils soient ordinairement ensemble, et que dans les guerres ils se battent fort bien contre l'ennemy sans esparguer leur vie..



* LỜI HAY Ý ĐẸP

Thế gian cũng như một tờ báo. Đức Chúa Trời là ông chủ sếp xếp mọi vấn đề, con người là người thợ làm « mi ».

(Victor Hugo)

BÍ QUYẾT

HỒI XUÂN

NHỮNG LÃNH TỤ GIÀ
NHẤT THẾ-GIỚI :

- Tưởng Giới Thạch, 78 tuổi
- Salazar (Bồ-dào-nha), 76 tuổi
- De Gaulle (Pháp), 75 tuổi
- Tito (Nam-Tur), 73 tuổi
- Hailé Sélassié, 73 tuổi
- (Hoàng-đế Éthiopie)
- Mao-trạch-Đông, 72 tuổi
- Franco (Tây-ban-nha) 72 tuổi
- Jomo Kenyatta, 70 tuổi
(Tổng thống xứ Kenya)

của mày
cụ già
Âu - Chudu

* TẾ-XUYÊN *

« Chơi xuân kèo hết xuân đt! Cái già xồng-xộc nó thì theo sau! »

Không đâu, các bạn ạ. Cái già không đến nỗi theo bén gót con người quá như thế. Nhất lì là « cái già » đáng lo sợ, đáng ghét, theo quan-niệm của các thế hệ trước vẫn từng thốt ra lời nói thất vọng thông-thường: « già kề miệng lồ ».

Nếu như tác-giả hai câu thơ lục-bát trên đây sống vào thời đại này, chắc là ông ta không vội thúc-giục chúng ta « chơi Xuân » và sẽ phải tin rằng những năm già cũng còn có thể là những

BÍ QUYẾT HỒI XUÂN

năm Xuân, tuổi già vẫn còn đầy nhựa sống và sinh-lực.

Cũng bởi cái quan-niệm lo sợ cái già xồng-xộc nó theo sau, — cái « già kề miệng lồ » — mà dân Việt Nam ta ai mới ngũ tuần đã ăn khao dè mừng thượng thọ... Và ông vua Khải-Định mới bốn mươi tuổi đã tổ chức « Tứ-tuần Đại-Khánh » trọng-thề, dè cho nhân-dân miền Trung, Bắc « được » tăng thuế hẫu có dù công-quỹ chi-tiêu trong cuộc « Đại-Khánh » này.

Thế-hệ ngày nay nhờ những tiến-bộ của khoa-học, — không cần nói đến những thuốc trường-sinh hay cái-lão hoàn-dồng chưa được giới khoa-học minh-xác, — chỉ nhờ những phương-pháp ngừa bệnh và trị bệnh mà có thể sống lâu đến cái tuổi sáu mươi, bảy mươi; điều đáng quý hơn nữa là cái tuổi thượng-thọ ấy không phải là tuổi chờ chui vào 4 tăm ván, mà lại là tuổi còn hăng-hái làm việc: một tuổi hồi xuân là khác.

Một bác-sĩ Hoa-Kỳ, bác-sĩ Martin Gumpert, đã du-lịch qua Âu-Châu để nghiên-cứu trường-hop của nhiều cụ già « thượng-thọ » vừa nhận thấy các cụ còn

hoạt-dộng, chẳng thua gì những người bốn mươi, năm mươi. Cái quan-niệm « tuổi già là tuổi hết xài » mà các người chủ-trương « dè chõ cho thanh niên » từng thốt ra cửa miệng, cái quan-niệm ấy đã bị thực-tế đánh đòn. Không có đường ranh giới phân chia già trẻ bằng tuổi tác, họa chăng chỉ có sức hoạt-dộng mới phân-biệt được già với trẻ: mới ba bốn chục tuổi mà đã mệt mỏi thì đáng gọi là già rồi; còn sáu bảy chục tuổi còn hăng hái làm việc cũng đáng gọi là trẻ.

Như vài trường-hop « già mà trẻ » dưới đây:

Tại Ý-Đại-Lợi, cụ già Victorio Emanuele Orlando hồi năm 92 tuổi (1952) còn là một nghị-sĩ hăng-hái chiến-dấu cho chính-biến tại Thượng-Nghị-viện. Cụ là một trong các vị Thủ-tướng đã ký tên vào Hòa-ước Versailles sau Âu-châu Đại-chiến (1914-1918). Người hơi nhỏ bé, xương-xàu, đầu tóc bạc phơ, cụ bước vào phòng nhém của nghị-viên với những bước đi khoan-thai, lạnh-lạt. Người ta coi cụ như một con sư-tử « thu-hẹp » lại vì trong nghị-trường cụ từng đương đầu

tranh đấu với nhiều chánh-khách trẻ tuổi.

Ngoài việc chánh-trị, cụ Orlando còn chỉ-huy một phòng tư-vấn pháp-luật thịnh-vượng, đông khách. Ấy là chưa kể ghế giáo sư mà cụ vẫn giữ ở trường Đại-học La-Mã. Ai cũng kính nể cụ, cho đến cả những kẻ thù chánh-trị nữa. Người ta gọi cụ là «người già nhất nước Ý».

Cụ Orlando thường ăn no, ngủ kỹ, đi bộ giải-trí trên những quãng đường dài. Trong bữa ăn, cụ cũng dùng một ly rượu chất nứa. Thú vui của cụ là nô đùa với đứa cháu nội nhỏ nhất, hoặc dắt cháu đi chơi.

Tại Ý còn một người già nữa cũng được kính trọng, là bác-sĩ Raffaele Bastianelli, một nhà giải-phẫu nòi danh trên thế giới. Tuy già 88 tuổi, bác-sĩ còn cầm lái lấy xe hơi, mỗi tuần mò ba buổi cho các bệnh-nhân ở bệnh-viện; hàng ngày cụ vẫn khám bệnh tại phòng bệnh riêng. Ngoài ra bác sĩ còn tìm tòi nghiên-cứu trong phòng thí-nghiệm, mong giúp ích cho nhân-loại bằng những phát-minh mới.

Hồi 83 tuổi, cụ Bastianelli

cầm lái chiếc phi-cơ riêng đè dập từ tinh này tới tinh khác. Tuy bị đau bao tử từ năm 50 tuổi, cụ vẫn sống lâu và vẫn đứng thẳng thắn, lưng không còng, không có một triệu chứng gì là người bình. Tay cụ không run, cầm bút viết như lúc trẻ trung; dù 88 tuổi cụ vẫn không mang kiếng khi đọc sách.

Một cụ «già gân» thứ ba nữa ở nước Ý: triết-gia Benedetto Croce — 86 tuổi — sống tại trung tâm thành phố Naples. Già đến tuổi ấy cụ vẫn còn làm giáo sư ở Viện Nghiên-cứu Lịch-sử. Sáng thức dậy vào lúc 8 giờ, cụ làm việc 10 giờ một ngày, ăn uống thanh-dạm, cữ thịt, ăn rau đậu và nét mặt luôn luôn hồng hào, sức khỏe phong-phú.

Cụ Croce không hề bị nặng tai. Cụ nghe rõ, nói lớn tiếng, viết chữ rõ ràng, không run-rẩy.

Ngoài nghề dạy học, cụ còn viết nhiều sách và giữ một ghế trong Thượng Nghị-viện.

Chưa hết đâu, nước Ý còn hai cụ «già tsé» nữa:

— Cụ Bernard Berenson — 87 tuổi — một chuyên viên nòi tiếng về lịch-sử mỹ-thuật, sống tại thành-phố Florence. Nhà cụ treo đầy

những tác-phẩm hội-họa của Ý và Ai-cập; thêm một tủ-sách phong phú gồm 50.000 cuốn do tay cụ tự xếp sắp thứ tự. Cụ rất giắc thì giờ: «Nếu có thể được, thì tôi đứng ở ngã ba, chia cái nón ra mà ăn mày những giờ do thiên hạ lảng phí, chắc là số giờ ấy dùng được vào biết bao việc hữu ích». Cụ đã tuyên bố như vậy.

— Sau chót, triết-gia George Santayana — 89 tuổi — sống tại thành phố La-Mã, ham mê đọc những tác giả la-tinh và thích-thú thường thức thơ hiện-dai. Mắt hời kém, cụ vẫn viết sách để truyền lại cho hậu-lai.

Tại Pháp, người già được quý trọng nhất là cố Thủ-tướng Edouard Herriot. Năm cụ 80 tuổi (1952) cụ còn làm Chủ-tịch Quốc-hội, lãnh-tụ đảng Quốc-Xã. Mỗi sáng thức dậy vào khoảng 8 giờ, ăn lót lòng ngay tại giường ngủ rồi làm việc đến 10 hay 11 giờ. Đều đều mỗi tuần 3 lần, cụ đến chủ-tọa phiên nhóm Quốc-hội và sáng thứ bảy nào cũng đi xe hơi về thành-phố Lyon vì cụ làm Đốc-lý thành-phố này. Chủ-nhật cụ nghỉ-ngơi

trong một tòa lâu đài cỏ, với cụ bà. Thứ hai, cụ chủ-tọa phiên nhóm của Hội đồng Thành-phố, thứ ba lại di Ba-lê.

Mỗi tháng cụ viết hai bài đăng trong một tạp chí có giá-trị. Ngoài ra cụ còn trước-tác những sách về chánh-trị, nghệ thuật nữa.

Ham kịch-nghệ và âm-nhạc, cụ Herriot mỗi tháng 2 lần đi xem kịch ở rạp Comédie Française. Cụ còn thích dắt bầy cháu đi xem hát xiếc nữa.

Đó là sự hoạt động của Edouard Herriot trong những năm sống với tuổi già, mặc dù cụ bị phong thấp ở chân trái và bị chứng ho thường bộc phát trong mùa lạnh.

Nước Anh có Thủ-tướng Churchill mà nhiều bạn đã từng nghe danh với sức hoạt động tré trung hăng-hái trên trường chánh-trị, những năm sáu mươi tuổi, bảy mươi tuổi. Cụ mới từ trần năm ngoái.

Ngoài ra, còn có vị tử-tước Samuel, nguyên Cao-Ủy Anh ở Palestine, năm 82 tuổi còn viết một cuốn sách khảo-cứu về những tượng-quan giữa khoa-học, triết-học và tôn-giáo. Cụ cho biết rằng

cụ « càng già, tư-tưởng càng phong phú, xuất-phát càng dễ dàng ».

Nhà khoa-học Anh Bertrand Roussel hồi 80 tuổi còn viết sách và còn đi bộ 8 cây số.

Lord Horder, y-sĩ của Hoàng-gia Anh, có mỏ phòng khám bệnh ở Luân-dôn, năm 80 tuổi, làm việc 12 giờ mỗi ngày; lúc rảnh làm thơ hoặc làm vườn.

Trong y-giới nước Anh, có một phụ-nữ già mà làm việc mãnh-liệt hơn cả tuổi trẻ: đó là nữ-bác-sĩ A. Helen Boyle ở tỉnh Brighton. Bà là phụ-nữ đầu tiên lên ghế Chủ-tịch Hội Hoàng-gia Nghiên-cứu Tâm-lý Y-học, hồi năm 82 tuổi. Bà là một nhà chuyên-môn về khoa thần-kinh-học. Tuy già mà bà còn vận động thành-lập một trung-tâm nghiên-cứu Y-khoa khích-lệ sự công-tác của hàng giáo-sĩ thông-thái với các y-sĩ.

Bác-sĩ Boyle ăn uống không cần theo đúng một phương-pháp nào; bà thích gì ăn cái ấy. Bà uống trà đậm để thức đêm đến 2 giờ mà làm việc. Buổi trưa bà ngủ chừng một giờ.

Thỉnh-thoảng bà cũng thường thức một ly « huýt-ky ».

Bác-sĩ Martin Gumpert (Hoa-Kỳ) đã từng gặp nhiều vị già cả trong số có những vị nói trên đây, để tìm bí-quyết trường xuân của các cụ.

Sau nhiều cuộc thăm hỏi, nghiên-cứu, ông nhận xét rằng những người già mà còn sinh-lực dồi dào, đều là những người biết « sống trẻ ». Sống trẻ không có nghĩa là cưới vợ trẻ, mua nàng hầu như các cụ ở Á-Đông trong những thế-hệ trước; sống trẻ đây là lâng-quên tuổi già của mình, không ôm-ấp cái tư-tưởng « gần đất xa trời » và xua đuổi cái thành kiến « hưu-trí, nghỉ ngơi dưỡng già ». Các cụ già nói trên tiếp tục làm việc tùy theo khả-năng, các cụ tìm tòi, học hỏi thêm như hồi còn trẻ. Điều cốt yếu và có lẽ cũng là một bí-quyết trường xuân, là các cụ nhất định không ôm-ấp cảm-nghi « cay cú » trả lời oán hòn số phận hay hoàn cảnh như hầu hết các người già khác.

Các cụ sống vui với thế-hệ trẻ, tràn đầy lòng nhân-ái, loại trừ tính ích-kỷ.

Các cụ không bao giờ có óc hẹp hòi và tin tưởng ở năng lực của mình còn có thể phát-triển và tiến bộ thêm nữa.

Trong buổi đầu xuân, chúng tôi kể những chuyện trường xuân trên đây với hy-vọng rằng bạn đọc sẽ suy-ngẫm đề có cam-dam sống vui, sống trẻ, sống mạnh, bất cứ ở tuổi

nào. Như vậy, ta có thể nói chắc rằng « tuổi xuân là ở trong tay ta ».

Xin mạn phép sửa lại hai câu thơ đã nêu lên ở đầu bài này:

*Đừng lo Xuân tốt, Xuân đì.
Cái già thất bại, nó thì lánh xa.*



* LÀM ĐIỆU LỐI TÂY PHƯƠNG

Một bà mệnh phụ nói với bác-sĩ riêng :

— Tôi cảm thấy trong người không được khỏe, bác-sĩ !
— Thưa bà, để tôi xem mạch coi bệnh gì.

Bà ta lật đật hỏi :

— Nay, ông cho tôi biết hiện giờ đang có cái « mốt » về bệnh gì?

* LỜI HAY Ý ĐẸP

Nâ Phá Luân rất thích dùng áo cũng như những chiếc nón đồ cũ... Tôi rất đồng ý với ông ta. Đối với những bộ óc ưa thích làm việc, một cái nón mới là cái rất phiền phức.

(Victor Hugo)



Bước lên một hòn thang

Truyện ngắn : THANH-THUONG-HOÀNG

CHIẾC xe hàng lách leo lên dốc. Tiếng máy nồ töng töc, töng töc, như muốn báo hiệu các bộ phận trong đầu máy sắp bửa tung ra, và tiếng ga tú như con lợn bị chọc tiết trước khi chết hẳn rống lên. Hơi nước sôi tỏa ra từ đầu máy, theo gió, hắt cả vào mặt hành khách. Dốc mỗi lúc một dựng đứng, chiếc xe cố trườn mình lên. Hành khách ngồi trên xe nhốn nháo, hoang mang. Kẻ sợ chết máy giữa dốc thì phải đầy, người thì kêu trời về sự chậm chạp của xe. Vài người nóng tính quát tháo tài xế ầm ầm. Mấy cô gái ngồi phía sau

xe lại sợ xe chết máy lăn xuống dốc thì chết cả. Một phút sau thì xe dừng hẳn lại, trong khi máy vẫn nồ töng töng và ống khói sau xe tuôn ra từng khói khói xanh đặc, khét lẹt.

Anh tài xế lấy khăn mặt quàng ở cổ lau mồ hôi trán, xong, quay về phía hành khách nói :

— Xin cô bác chịu phiền vui lòng xuống đi bộ một quãng. Xe chờ nắng quá không lên dốc nỗi.

Tức thì bao nhiêu cái miệng nhao nhao :

— Ai bảo tham chờ cho nhiều vào!

— Trả tiền lại, tài xế khỏe!

ĐƯỜNG LÊN

Trước những lời công kích, phản đối; anh tài xế chỉ nhẹ hai hàm răng nhám nhòe đèn cười xí xóa.

Tôi và một số người khỏe mạnh bước xuống khỏi xe.

— È, còn các cô sao không xuống? « Gái mười bầy bè gãy sừng trâu » mà! Tại các cô mà xe không lên dốc được đó.

Đề đáp lại lời người thanh niên, các cô rúi vào nhau mà cười rúc rích và nhất định không chịu xuống. Anh tài xế khẩn khoản nhờ chúng tôi đây giúp « chút xíu để xe có đà ». Chiếc xe lắc lư lắc lư, máy gầm gừ rồi từ từ chuyền bánh. Nhìn chiếc xe leo dốc tôi có cảm tưởng như con cóc đương đưa cả bốn chân leo lên một cái cây trơn.

Anh lơ xe lùn tẹt, bé choắt đứng bám phía sau thành xe, cắt tiếng cười hô hố, giơ tay vẩy vẩy chúng tôi :

— Thôi, mấy thày ở lại nghe!

Đi bên cạnh tôi là một gã đàn ông dáng người vạm vỡ. Đầu anh ta hói « cua »; cái trán thấp, đôi mắt nhỏ và sắc, đôi lông mày đậm díu vào nhau. Cái mũi dưới dầy trề ra, tương phản với cái

mũi ngắn, thấp. Trông mặt anh ta thì vào khoảng ngoài ba mươi tuổi. Tôi nhận ngay ra anh ta là người đã nói chuyện nhiều và nói to nhất khi ngồi trên xe. Anh bước lên ngang hàng với tôi và cất tiếng nói :

— Cách đây một tuần lễ, cũng tại cái dốc này một anh sếp pho bị thẳng cha Sú-vay-ăng cho mấy cái tát tai.

— Sao vậy? Tôi hỏi.

— Sì, nó làm tàng mà!

Tôi đương phân vân không biết người « Sú-vay-ăng » làm tàng hay anh tài-xế thì anh ta tiếp :

— Cũng xe lên lưng chừng dốc thì chết máy. Sợ muộn giờ làm, vì xe chờ đợi đi làm « mủ » mà! Anh sếp pho cuống lên loay hoay sửa máy mãi mà không được. Thẳng cha thầy « Su » đến. Không biết hai bên nói gì với nhau trở thành to tiếng. Nó liền sấn lại tất anh tài mắng cái, lại còn dọa nói với chủ đuổi anh ta. Tôi nồng mắt nhầy tới can thiệp, nếu không có mấy người giữ lại, tôi đã cho thẳng cha thầy « Su » một trận roi ra sao sẽ hay. Ông nghĩ coi, chúng nó cậy là dân thầy,

xin lỗi, nếu ông có là dân thầy
cũng đừng giận nghe ! Tôi nói
là nói tại dân thầy sở tôi, được
chủ cung, về hùa với chủ bắt nạt
bọn dân thư tôi. Hơi một chút
xấu là chúng hoạnh họe, hạch
tách ; bê hành bê tội...

— Thế rồi vụ ấy ra sao ?

— Tôi mới bảo anh em thư
nhất định không chịu đi làm buồ
áy nữa bao giờ thằng cha « Su »
phải xin lỗi anh tài, mới đi.

— Thế có xin lỗi không ?

— Sì, đời nào nó chịu xin lỗi.
Nó còn dọa cả bọn.

Chiếc xe vượt qua khỏi dốc
ngừng lại đợi chúng tôi. Anh lơ
xe gõ vào thành xe bình bình,
quay về phía chúng tôi :

— Liệu có phải công mấy thầy
lên dốc không, để tôi giúp !

Mấy cô gái ngoài cõi ra ngoài
xe nhìn lại cười rúc rích. Chúng
tôi lên xe. Gã đàn ông nói chuyện
với tôi khi này, lên ngồi cạnh
tôi. Anh tài xế bật lửa châm
thuốc hút và nín vào cái gương
chiếu hậu, cất tiếng :

— Các cô cười vừa không xe
lại tuột xuống dốc nghe !

— Nay giờ các người sắp được

đi máy bay, ruột gan đưa tay giữ
cho chặt không nó chạy ra ngoài
mắt. Anh lơ nhăn nhở cười nói.
Xe lao xuống dốc. Có lẽ đè trả
thù khi phải khóc nạo leo dốc, anh
tài cho sả ga, xe chạy vua vút.

— Từ từ cha nội ơi, nó sẽ
cả ra xe đây nè !

— Chóng mặt quá, bác tài ơi !

Gã đàn ông, cạnh tôi, sau khi
quay nhìn về phía mấy cô gái,
rồi cười một mình. Hành khách
đã trở lại vui vẻ chuyện trò.

— Con gái nó cũng không
kiềng ông à ! Đừng à nào cây
xinh đẹp mà nó nè đâu. Lơ mờ
nó chửi tuốt, mà toàn chửi cái
lối tục tĩu đều giả chứ. Gã đàn
ông nói với tôi.

— Ai, ai vậy ? Mấy người
ngồi ghế sau cất tiếng hỏi.

— Mấy thằng cha dân Thầy
ở sở tôi, chứ còn ai !

Thầy tôi vẫn im lặng không
tỏ thái độ, gã hỏi :

— Ông về đâu ?

Tôi đáp :

— Về sở cao su Đồng Tiến !

Gã nói như reo :

— A, sở tôi đó. Tôi với ông

cùng đi một đường, may quá,
tôi đương lo không có bạn lội
bộ một quãng khá xa. Chợt mắt
gã hơi sa xuống, thoáng nhanh
nhé bắn khoan. Giọng gã dò la :

— Thế ông về chơi hay là...

— Tôi tới thăm một người
bà con.

— Dân thầy ?

— Không, người buôn bán.

Mặt gã đàn ông trở nên tươi
tinh, gã như vừa trút được một
vật gì nặng nề trong người.

— Hay quá ! Ông vào sở tôi
khắc biết. Bạn dân thầy chúng nó
quá lầm. Nhưng C'è chung biết
gờm tôi rồi ! Bất cứ người dân
nào trong sở hỏi đến tôi : Tư
Sang, họ biết ngay. Họ mến tôi
lắm. Cứ việc gì lôi thôi xảy ra
giữa họ với thầy là họ tôi nói
với tôi. Bạn thầy úc tôi lắm. Bao
nhiêu lần muốn tống cõi tôi ra khỏi
sự có được điều. Thằng này mà,
hồng có sợ ai hết. Cứ phải mà
làm, mà bênh vực.

Tôi đã bắt đầu có cảm tình đối
với gã đàn ông này.

Một tiếng khác nói :

—Bạn dân Thầy ở sở tôi thì
khỏi có chê ! Bà con ai cũng mê

hết. Lúc nào họ cũng vui vẻ cười
đùa. Ai có lỗi nặng họ cũng nói
nhỏ nhẹ.

Tư Sang quắc mắt nhìn người
vừa nói :

— Sì, thật ngọt chết ruồi đó,
tử tế chi !

Người kia cãi :

— Tử tế thật thì tôi mới nói.
Từ bao năm nay từ dân thư mới
đến dân thư cũ ai cũng nhận thấy
vậy cả.

Tư Sang hậm hực im, lấy thuốc
quấn hút.

Tới chỗ rẽ vào Sở Đồng Tiến,
xe ngừng, tôi và tư Sang bước
xoong.

— Thôi, chào ông Tư, anh
Sáu, chị Banghe ! Chào anh Tài,
buổi nào đi tôi lại đón xe anh.
Chào mấy người xong, Tư Sang
mới thong thả bước theo tôi.

Đọc đường anh ta còn nói nhiều
về chuyện Thầy bắt nạt thư và sự
mạnh bạo lớn tiếng thiết tha bênh
vực kẻ yếu thế của anh. Anh bảo
tôi, anh thương anh em thư cũng
như thương vợ con anh, vì anh
với họ cùng một kiếp như nhau cả.

Sáu tháng sau tôi lại trở lại sở
cao su Đồng Tiến. Sau khi giải

quyết công việc xong xuôi, tôi
hồi thăm người bà con về Tư
Sang. Người này cười, nói:

— Giờ anh ta không còn là
dân họ nữa.

Tôi ngạc nhiên :

— Bị đuổi khỏi sở?

— Không phải, anh ta được
chú ho lên làm dân thay.

Tôi có ý mừng.

— Thế thì may cho anh em
thợ nồi, có một người trông coi
hiểu biết như Tư Sang...

Người này cất tiếng cười lớn :

— Ủ may thật đấy! Rồi chọc
nữa tôi giờ đi làm, bác
khắc biết.

Tôi ngạc không hiểu, hỏi
thêm thì người này không chịu
nói, chỉ cười.

Một giờ rưỡi, tôi sửa soạn đi
thì một hồi kẽm vang lên, gọi
thợ đi làm. Vì muốn hiểu rành
rõ câu nói của người bà con,
tôi nán lại ít phút xem sao, hơn

nữa tôi cũng muốn gặp Tư Sang
để mừng cho anh ta. Kia, Tư
Sang kia rồi! Anh ta dương
đứng trước đám đông diễm danh.
Tiếng Tư Sang sang sảng :

— Thằng Tinh đâu?

— Dạ, nó ốm! Một người
dàn bà trả lời.

— Ốm gì nó! Đêm qua tao
còn thấy nó chạy theo tần tinh
mấy con ở bên nhà máy, mà
hôm nay lại kêu ốm nghỉ làm.

— Nó ốm thiệt mà, anh Tư!
Một thanh niên nói.

— Đứa nào vừa nói đó. Tao
anh em gì với tụi bây. Đứa nào
hỗn láo ông đánh ốm đòn nghẽ!
Là mọ tử tế với tụi bay chỉ
có thiệt.

Còn thằng Tinh nó muốn nghỉ,
tao cho nó nghỉ luôn ở nhà dè
đi ghẹo gái.

Tôi vứt mạnh màu thuốc lá
hút giờ xuống đất và cúi đầu
bước vội vã để Tư Sang khỏi nhìn
thấy. ● *



* TƯ TƯỞNG ĐẸP

Người dàn bà sẽ rất buồn bức nếu họ không có chồng hay có
nhân tình để làm cho họ đỡ.

(Etienne Rey)

Dưới bầu trời MÁU LÈ

* SAGAN LIÊN
(Đà-năng)

Khi những cánh mai vàng đồ xuống
Đánh dấu sự tàn-lụa của một ngày đầu xuân
Khi những nồi xanh thế-hệ ngập-ngừng
Ôm từng nỗi tủi hờn đi vào lòng nhân-thế
Em có xót-xa dưới bầu trời máu lè
Chất chứa những lầm-than
Của cuộc đời đau bère

Khi những người con trai ngã xuống
Là băng-hữu
Là tình-nhân
Là kẻ thù
Là người cùng chung-loại
Em nghĩ gì về họ
Đến đau tuyệt-vọng mẫn-nguyễn hay lên tiếng than dài
Và máu xương mình
Ai cắt xé làm hai?...

Khi xác-thân của Đào-thị-Yến-Phi-dan-mình-trong-vòng-
lửa-đỏ

Là muôn ngàn tiếng nắc dâng cao
Vạn-vật đau thương gió chuyên mưa gào
Còn em?
Em có nghẹn-ngào cúi đầu thồn thức
Và em ơi
Có bao giờ em muốn dang tay ôm trùi đất
Những vòng tay cô đơn
Kết hợp đau thương tang-tóc túi hờn
Đè xir chút tình thưa trong biền loạn
Đau vết hôm nay,
Thân cây này còn vết đạn
Hóc đá này còn mảnh bom
Ôi quê-hương ta đau xót vô-ngần
Đất mẹ đẻ sao chúng mình chẳng nghỉ

Viết bài thơ cho em
Với nỗi buồn vạn-kỷ
Trau về em tất-cả những nghĩ-vấn của đời
Bởi chúng mình là người của hai mươi
Và bởi chúng mình không là người ngoại-chúng

NGHỆ THUẬT VÀ SÁNG TẠO

TRONG HỘI HỌA

★ NGUYỄN - KH

HO A T - động nghệ-thuật là sự sáng-tạo, sự sản-xuất ra một tác-phẩm nghệ-thuật, mà tác-phẩm nghệ-thuật ấy không tìm thấy ở thiên-nhiên, nó không phụ-thuộc đến những cùu-cánh lợi-ích quan-trọng, nhưng nó chỉ mang ngay bản-chất một cùu-cánh của chính nó là cái-dẹp.

Trong công việc sáng-tác nghệ-thuật trước tiên là nguồn cảm-hứng, nó làm cho người nghệ-sĩ tự-nhiên trồ-tài, nguồn cảm-hứng là một nǎng-khiếu gần như thắn-bí và phi-lý; nó đến với ta như một ẩn-sứng xa lạ trời cho, nó làm cho tác-phẩm dẹp, một cách



NGHỆ THUẬT VÀ SÁNG TẠO

bất ngờ, hiện ra rất độc-sáng như đã được hoàn thành từ trước trong vô-thức.

Sáng-tạo nghệ-thuật là một công việc gắng sức tội-mục. Nghệ-thuật là một sự mô-phỏng tự-do về cái-dẹp, cái-năng-lực của con người để mô-phỏng cái-dẹp ấy gọi là thiên-tài. Cái-thiên-tài là một quyền-năng để sáng-tạo, tuy nhiên có thiên-tài cũng chưa đủ vì còn phải nhờ đến một nguyên-dòng-lực cốt yếu nữa là nhân-thức mới thi-thố được. Nhân-thức là một năng-lực trong đó có sức tưởng-tượng, sức cảm-giác và trí-phán-doán. Một người nghệ-sĩ cần phải có thiên-tài vì có thiên-tài tác-phẩm mới có sức sáng-tạo độc-dáo và đặc-biệt.

Một người nghệ-sĩ có thiên-tài không bao giờ đi cớp chép thiên-nhiên làm ta rung-dộng đến nỗi ta muốn xem

tác-phẩm như là một sự phản-kiểu cái-dẹp của thiên-nhiên và làm cho ta nghĩ rằng nghệ-thuật là sự mô-phỏng cái-dẹp của thiên-nhiên. Thật ra nghệ-thuật không phải là một cái-bình chụp thuần-khiết của tết-thể mà là một sự kiến-tạo hàn-tai, một sự chuyên-thể. Tuy ~~nhưng~~ nghệ-sĩ làm việc khởi-công từ những yếu-tố thiên-nhiên, nhưng thiên-nhiên dầu có quan-trọng đến đâu nữa, khi làm việc người nghệ-sĩ phải biến-thái chúng đi và xếp đặt lại cho có ~~lề-lối~~. Đó là cái quyền-năng gọi là sáng-tạo của người nghệ-sĩ và cũng là cái ma-lực của nghệ-thuật mà các đồ-vật ta tìm thấy sẽ không có trong thực-tế, chỉ có trí-óc mới sản-xuất được thôi. Những đồ-vật và tác-phẩm ấy gồm lại thành một thế-giới giả-tạo, tuy rằng rất nhân-bản. Nó khác với thế-giới thực-thể và nó được đặt chồng-chặt lên trên thế-giới thực-thể đó.

Cái thiên-tài của nghệ-sĩ là cái thâu-thái, nhanh-nhen, và chắc chắn vừa là cái lý-tưởng, vừa là cái thiên-nhiên và vừa là cái tư-tưởng tất cả đều liên-kết với nhau. Cho nên trong nghệ-thuật lý-tưởng không cũng không đủ

mà cần phải có hiện-thực nhưng nếu ta hiện-thực một tác-phẩm nghệ-thuật mà không có lý-tưởng gì hết thì cái-dẹp thực-sự không diễn-tả ra được, có nếu theo một lý-tưởng không đẽ thực-hiện một cách bướng-bỉnh theo ý riêng của mình như vậy sẽ bị rơi vào lý-tưởng tinh-vô-tư-cách.

Thực-hiện một tác-phẩm là sản-xuất, sáng-tạo ra một tác-phẩm tức-nhiên phải dùng đến kỹ-thuật nhờ phát-minh kỹ-thuật khác. Chính hội-họa thế kỷ 15 trẻ hàn-lai là nhờ sự phát-minh ra hội-họa sơn-dầu của VAN-EYCK. Nói đến nghệ-thuật tiến-bộ là phải nói đến kỹ-thuật, cho nên nghệ-thuật ảnh-hường đến kỹ-thuật rất nhiều cái-gì được chú ý đến chính là bút-pháp, cái xấu-thầm-mỹ là cái không thành-trụ, thiếu bút-pháp hay cái-gì không mang được một ý-niệm thành-thực và chân-xác.

Muốn sáng-tạo tác-phẩm nghệ-thuật thì cần phải có các yếu-tố chính trên để liên-hợp với nhau, các yếu-tố chính là nguồn cảm-hứng, thiên-tài kèm theo nhân-thức như sức-tưởng-tượng, sức cảm-giác, và trí-phán-doán và cuối-cùng là công-

việc sáng-tạo (kỹ-thuật và bí-tháp), để đi đến cái toàn-thiện của nghệ-thuật, mà chỉ có sự toàn-thiện ấy mới xuất-phát ra tác-phẩm nghệ-thuật có giá-trị.

Sáng-tạo nghệ-thuật là hiện-sinh ra một thế-giới mà ta cảm-thấy say-sưa khi trong thân ta có

một năng-lực sáng-tạo, đó là một năng-lực tinh-thần cao-dep nhất.

Cái quyển-năng-dễ-tìm kiếm cái đẹp và cần-dễ-phát-huy cái năng-lực đó làm cho con người hóa ra nhà sáng-tạo và nhòe-e sáng-tạo mà tác-phẩm nghệ-thuật mới ra đời. ● ★



VÀNG, MỆT LẨM

Một bà sồn sồn, sau khi lên đến tầng thứ sáu của buyn đinh nọ, hỏi người gác thang máy rằng:

- Nghé của anh mệt lảm nhỉ?
- Dạ vàng, mệt lảm.
- Thế người lên làm anh mệt hả?
- Dạ, không.
- Hay người xuống hả?
- Thưa, không.
- Thế thì làm sao mà mệt kia chứ?
- Dạ, mệt vì i.hàng câu hỏi lôi thôi và liên miên của bà.

G
H
E
N

• W. Somerset Maugham
★ NHÃ-ĐIỀN dịch



Cách đây vài năm, trong khi tôi viết một cuốn sách về xứ Tây-Ban-Nha vào thời hoàng kim, ở thành phố Séville tôi gặp một chuyện, đối với tôi là một trong những chuyện kỳ lạ nhất tôi đã gặp ở trong đời.

Lúc đó sắp tới mùa hè nhưng trời oi ả khó chịu. Trên những công trường và đường phố, ánh nắng mặt trời thật là gay gắt.

Chiều hôm đó tôi tới dinh Quận công Albé, hy vọng được xem một cái vườn tuyệt đẹp và xem cái trấn nhà rất đẹp do những tu binh người Maures làm trước khi thành Grenade thất thủ.

Một sự thất vọng chờ đón tôi. Người gác cửa cho biết lâu dài đang được sửa chữa và không ai được viếng thăm, nếu không có giấy phép của đại diện quận công. Không

có việc gì làm khác, tôi thả bộ đi vào những khu phố cổ xưa, chật hẹp của thành Séville. Lang thang vào những nơi này thật là thích thú nhưng cũng rất dễ bị lạc. Đó là chuyện đã xảy đến với tôi. Tôi không còn hy vọng tìm thấy đường và thấy có người tiến lại phía tôi, tôi tới hỏi thăm đường.

Ông ta nói :

— Chỉ cho ông rồi ông cũng không tìm ra. Để tôi dẫn ông đi một quãng cho ông khỏi lạc.

Ông ta đòi được dẫn đường và nhẫn mạnh là điều đó không có gì phiền ông ta.

Tôi nói :

— Tôi từ lâu dài của quận công Albe trở về. Tôi muốn xem cái trân nhà do người Maure làm mà không được.

— Ông chú ý tới nghệ thuật Á Rập ?

— Vâng, và tôi nghe người ta nói cái trân đó là một trong những vật đẹp nhất ở Séville.

— Tôi nghĩ tôi có thể cho ông xem một thứ khác cũng đẹp. Nếu ông có rảnh mười phút, tôi sẽ đưa ông tới.

Tôi nồng nhiệt cảm ơn ông ta và chúng tôi quay trở lại. Chúng tôi trao đổi chuyện nọ chuyện kia cho tới khi chúng tôi tới một căn nhà sơn màu xanh nhạt.

Người dẫn đường của tôi gõ cửa.

— Nhà ai vậy ?

— Nhà tôi.

Cánh cửa sắt mở và chúng tôi bước vào sân nhà.

Chúng tôi đi ngang qua sân rồi tới một hành lang bé nhỏ. Tôi bỗng tới một khu vườn thần tiên. Ba mặt tường cao xây gạch đỏ đã nhuốm đen màu thời gian, trên là liệt những bông hồng thơm phức. Phía thứ tư là một cái hành

lang và khi chúng tôi bước vào, tôi thấy một cái trân tuyệt đẹp, màu sắc thật tươi mát. Quả thật là một thứ trang sức quý báu.

Dưới bóng cây dừa ở sân, tôi thấy một người đàn bà ngồi trên một cái ghế bằng sứ như những loại ghế mà ta thấy trong những khu vườn ở Alcazar. Bà đó đang thêu.

— Tôi xin giới thiệu vợ tôi.

Bà ta thật đẹp, mắt, mũi và lèu da thật mịn. Không một vết nhăn làm gọn khuôn mặt của bà. Bà ta chưa tới 30 tuổi. Nhưng thật là vỗ lý, mặc dầu đẹp và trẻ như vậy, tôi có cảm tưởng tâm hồn bà nặng chịu một nỗi buồn phiền ghê gớm.

Bà hỏi chồng :

— Chắc anh muốn ngồi đây nói chuyện ?

— Vâng, anh sẽ ngồi trong vài phút.

Bà cầm lấy tất cả chỉ và vải rồi đứng dậy.

Chúng tôi ngồi xuống ghế sơn màu sặc sỡ. Tôi mời chủ nhà một điều thuốc hút. Ông ta nhìn cuốn sách tôi cầm ở tay.

— Ông đọc sách gì vậy ?

— Cuốn người y sĩ và danh dự.

— Ông nghĩ sao về cuốn đó ?

— Tôi thấy hực mình. Trong đó dĩ nhiên có những tư tưởng hoàn toàn khác biệt với quan niệm hiện nay của chúng ta.

— Tư tưởng nào ?

— Điểm danh dự ! Người ta thấy điểm đó trong tất cả các bi kịch Tây Ban Nha. Đó là động lực đã thúc đẩy một người lịch sử thản nhiên giết vợ nếu vợ ngoại tình, hoặc là lối cùi xú của vợ, mặc dầu không thể chê trách được, đã gây ra những tai tiếng.

Người chủ nhà của tôi trả lời :

— Điều đó nằm trong huyết quản người Tây Ban Nha dù người ngoại quốc chấp nhận hay không.

— Nay ông bạn, biết bao nhiêu nước đã chảy trong sông Guadalquivir kể từ thời Calderon. Chẳng lẽ bạn cho ngày nay người Tây Ban Nha cũng hành động như vậy chăng.

— Trái lại, tôi cho rằng ngay bây giờ, nếu người chồng ở trong tình trạng nhục nhã như vậy chỉ có thể lấy lại chút tư cách bằng cách giết dam phu.

Ông ta mỉm cười chế nhạo và hỏi lại tôi.

— Đã bao giờ ông nghe nói chuyện Don Pedro Aguria?

— Chưa.

— Tên này được rất nhiều người ở Tây Ban Nha biết tới. Trong gia đình ông ta có người là Đô Đốc dưới thời vua Philippe II, người là bạn thân của Philippe IV. Theo lệnh của nhà vua, họa sĩ Velasquez đã vẽ chân dung ông này.

« Dưới thời trị vì của năm vị vua mang danh hiệu Philippe, họ nhà Aguria rất giàu có, nhưng khi ban tôi, don Pedro, thừa kế của cha thì của cải đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy mà cả thành phố Séville đã ngạc nhiên thấy chàng ta tuyên bố làm lễ hỏi cô Soledad, con gái bá tước Acaba, lúc đó nợ như Chúa Chồm và mang nhiều tai tiếng. Nhưng nàng Soledad rất đẹp và don Pedro yêu nàng lắm. Họ lấy nhau. Chàng tôn thờ nàng với những cảm tình tàn bạo mà chỉ có người Tây Ban Nha mới hiểu nổi. Đau đớn thay, chàng bao lâu chàng thất vọng nhận thấy nàng không yêu chàng. Sau một thời gian đau khổ, chàng cho rằng nàng có một tư chất cao quý, một tính tình thanh cao nên không có những dam mê tầm thường, và chàng chịu đựng như vậy.

Tôi bắt đầu cảm thấy hơi sốt ruột. Tôi tự nhủ người Tây Ban Nha này nói hơi nhiều.

Ông biết là ở Séville, mùa kịch nghệ chỉ kéo dài trong 6 tuần sau lễ phục sinh. Cũng như mọi người, gia đình Aguria thuê riêng chỗ ngồi tại hi viện và họ tới dự buổi trình diễn đầu tiên. Trong lúc nghỉ xả hơi, bá tước Acaba cha của Soledad cùng đi với một viên sĩ quan pháo binh trẻ tuổi mà don Pedro chưa gặp bao giờ. Nhưng Soledad tỏ vẻ rất quen thuộc.

Bá tước nói :

— Đây là Pepe Alvarez. Ông ta mới từ Cu-ba trở về và ông nhờ cha đưa lại thăm các con.

Soledad mỉm cười, đưa tay ra và giới thiệu cho chồng người mới tới.

— Pepe là con ông Chưởng khế ở Carmona. Hồi nhỏ em với anh ta thường vui đùa với nhau.

Trong thời gian có những cuộc lễ ở Séville, Pepe Alvarez và gia đình Aguria thường gặp nhau và don Pedro thấy chàng ta nói chuyện dễ thương. Thảm kịch sẽ không xảy ra nếu em họ của don Pedro nữ quận công Santagudor không vô tình nói ra. Một buổi tối trong khi hai người đang khiêu vũ, họ nhảy gần tới chỗ Soledad và Alvarez dừng.

Nữ quận công nhận xét :

— Chiều nay trông Soledad đẹp quá.

Don Pedro nói thêm :

— Và trông vợ tôi có vẻ rất sung sướng.

— Có thật trước kia nàng đã hứa hôn với Alvarez không ?

— Dĩ nhiên là không.

«Nhưng câu hỏi đó đã làm Pedro xao xuyến. Khi về, don Pedro kể cho vợ nghe câu chuyện đó.

Nàng nói :

- Thật vậy, trước em có hứa hôn với Pepe Alvarez.
- Sao em không nói cho anh biết ?
- Chuyện đã cũ quá. Anh ta sau đó đi Cuba. Em không nghĩ là sẽ gặp lại anh ta nữa. Nhưng chẳng lẽ anh không tin em.
- Không phải thế. Tuy nhiên, em phải ngưng gặp hắn.
- Nếu em từ chối ?
- Anh sẽ giết hắn.

Ngày hôm sau, Soledad viện cớ mệt và ở nhà.

Hôm sau cũng thế. Buổi sáng và buổi chiều, Don Pedro tới phòng thăm vợ và họ nói chuyện nọ chuyện kia. Nhưng ngày thứ ba, cõi em họ Conchita mở cuộc khiêu vũ. Đây là buổi khiêu vũ cuối mùa và không người nào ở giai cấp họ lại vắng mặt. Soledad cho biết vì nàng hãy còn yếu nên nàng không đi.

Don Pedro hỏi :

- Em từ chối có phải vì câu chuyện hôm nọ không ?
- Em đã nghĩ tới điều anh nói. Em thấy lời yêu cầu của anh không hợp lý, nhưng em cũng chấp nhận. Cách duy nhất để em phả vỗ cảm tình của em với anh ta là em tránh không tới những nơi có thể gặp anh ta.
- Em vẫn còn yêu hắn ?
- Phải.

— Thế tại sao em bằng lòng lấy anh ?

— Pepe ở Cuba. Không ai biết bao giờ chàng trở về. Có thể không bao giờ. Cha em bỏ buộc em phải lấy anh.

Tối đó, mình chàng đi khiêu vũ và chàng tới phòng

bên đánh bài. Chàng đó một cách lạ kỳ và được rất nhiều tiền. Một trong những người cùng chơi, hỏi dùa chàng là Soledad đâu ?

Don Pedro thấy người bên cạnh giật mình nghe câu hỏi đó nhưng chàng chỉ cười và cho biết nàng đau nên ở nhà ngủ. Lúc đó có một chuyện bất ngờ xảy ra. Vài người trẻ vào trong phòng và hỏi viên sĩ quan pháo binh ngồi chơi bài có thấy Pepe Alvarez đâu không ?

Viên sĩ quan nói :

- Thế hắn không tới đây à ?
- Không ?

Một sự yên lặng nề bao trùm nhóm người ngồi đó. Don Pedro không có đủ bình tĩnh để che dấu nỗi lo ngại của chàng. Chàng nghĩ Pepe hiện đang ở gần Soledad và tưởng rằng mọi người chung quanh đều nghĩ như chàng. Chàng cố bö buộc mình phải chơi bài thêm một giờ nữa và chàng vẫn tiếp tục thắng. Khi chơi xong, chàng trở về phòng khiêu vũ và lại gần cõi em họ.

— Đóng khách quá nên từ nay không nói được chuyện gì với anh. Chúng ta sang phòng bên để nói chuyện.

Khi vào phòng trang điểm của Conchita, chàng lấy giọng thản nhiên hỏi :

- Tối nay em thấy Alvarez đâu không ?
- Em không thấy.
- Cõi em hắn không ?
- Dĩ nhiên là có.
- Conchita, tôi van cõi nói thật cho tôi hay, có phải người ta nói hắn là tình nhân của Soledad không ?
- Anh hỏi gì kỳ lạ vậy ?

Nhưng chàng đã nhận thấy vẻ lo ngại của cõi em họ.

— Cô đã trả lời rồi đó!

Chàng đứng dậy và trở về nhà. Khi qua sân, chàng ngước mắt lên nhìn cửa nhà của vợ: trong có ánh đèn chiếu ra. Chàng lên lầu tới gốc cửa phòng, không thấy trả lời, chàng mở cửa bước vào.

— Sao giờ này em hãy còn thêu?

— Em ngủ không được và cũng không xem được sách nên em nghĩ công việc này làm trí óc của em bận.

— Soledad, anh có điều này muốn nói với em và sẽ làm em phiền lòng. Vậy em phải can đảm. Pepe Alvarez tối nay không đến khiêu vũ ở nhà Conchita. Anh tiếc là em cũng không tới đó. Mọi người đều nghĩ là em với hắn đang gặp nhau.

— Kỳ cục.

— Anh biết thế. Nhưng chuyện đó chẳng dàn xếp chi cả. Em cũng có thể tự mình ra đi mà không ai thấy. Và thật là lạ hùng không thấy Alvarez tối dự buổi khiêu vũ cuối mùa.

Nàng yên lặng trong giây lát.

— Ngày hôm sau buổi chúng ta nói chuyện với nhau về việc anh ta, em có viết cho anh ta một lá thư yêu cầu từ giờ trở về sau em và anh ta chỉ nên gặp nhau trong những trường hợp không thể dừng được. Cố lè vì lý do đó mà em và anh ta không tới dự khiêu vũ chiều nay.

Hai vợ chồng yên lặng trong giây lát. Chàng nhìn xuống đất và chàng cảm thấy vợ chàng chăm chú nhìn chàng.

Kè đến đây, người Tây Ban Nha ngừng lại bảo tôi:

— Tôi quên nói cho ông hay cái biệt tài hàn súng của Don Pedro, ông ta là người bắn giỏi nhất miền Audaciousie.

Soledad hỏi chồng:

— Anh định làm gì?

Chàng vừa đi ra vừa trả lời:

— Em biết là anh không được chọn lựa.

Ngày hôm sau chàng ra câu lạc bộ chơi và tới chỗ một đám đông đang đứng ở cửa sổ nhìn mọi người qua lại dưới phố. Pepe Alvarez cũng ở đó. Người ta nói chuyện về buổi khiêu vũ ngày hôm qua.

Có người hỏi Alvarez:

— Hôm qua anh đi đâu?

— Mẹ tôi bị đau, tôi phải đi Carmona. Tôi rất tiếc không đến dự được, nhưng như thế còn hơn.

Rồi quay lại phía Don Pedro chàng cười hỏi:

— Tôi được tin hôm qua anh đó lầm phải không, và anh được bạc suốt buổi.

Một người khác hỏi:

— Bao giờ anh cho tôi đánh phuc thủ?

Chàng trả lời:

— Ít lâu nữa. Tôi còn phải đi Cordone. Tôi mới nhận thấy là lão chưởng khế ăn cắp tiền của tôi. Tôi vẫn biết bọn chưởng khế là đồ ăn cắp, nhưng tôi lại ngày ngô mà tin rằng lão này lương thiện.

Chàng nói với vẻ thản nhiên và cũng với vẻ thản nhiên, Alvarez can thiệp vào.

— Tôi cho rằng anh nói quá. Anh đừng quên là cha tôi cũng làm chưởng khế và ít nhất cha tôi lương thiện.

Don Pedro cười trả lời:

— Tôi không tin. Tôi chắc rằng cha anh cũng ăn cắp như những người khác vậy.

Câu chửi tới bất ngờ và dễ dàng đến nỗi Alvarez đứng lặng ra trong một lúc lâu.

— Đó là lời vú khống, và anh biết rõ như vậy. Tôi yêu cầu anh rút câu nói đó lại.

Don Pedro cười khẽ:

— Chắc chắn tôi không cải chính những điều gì tôi đã nói. Cha anh là một tên ăn cắp và là một tên khốn nạn.

Pepe đã làm việc phải làm. Chàng đứng dậy và tắt đèn Pedro. Kết cục câu chuyện này không thể tránh được. Ngày hôm sau hai người gặp nhau ở biên giới Bồ Đào Nha để đấu súng. Pepe Alvarez, con ông chưởng khẽ, chết như một người quân tử, một viên đạn bắn vào ngực.

Người Tây Ban Nha chấm dứt câu chuyện một cách tự nhiên, và giọng quá đều đều làm lúc đầu tôi không hiểu là chuyện đã kết thúc, nhưng ngay sau đó tôi tức giận nói :

— Thật là dã man, đúng là một vụ sát nhân.

Người chủ nhà của tôi đứng dậy :

— Bạn không hiểu gì cả. Trong trường hợp ấy, Don Pedro còn biết hành động theo cách nào khác ?

Ngày hôm sau tôi rời Séville. Tôi không làm sao biết được tên người đã kê cho tôi câu chuyện lạ kỳ này. Tôi vẫn thường tự hỏi, không biết người đàn bà mà tôi thấy, người đàn bà có nước da xanh xao và mái tóc bạc, có phải là nàng Soledad đáng thương ấy không.



* DANH NGÔN *

*Phảm đồng người nói ra không phải để diễn tả ý kiến mình
mà để tìm ra ý kiến.*

(Etienne Rey)

HÒN TA

* LÊ-NGỌC-TUẤN *

Đồng quê láo đỗ rung rinh
Người xa nỗi dặm mắt nhìn mènh mông
Hòn ta chập chời giếng dòng
Chìm sâu trong mắt dưới lòng biển xanh
Với tay tím trái mong manh
Đoạn giây neo bên lú hành phương xa
Ta về nèo vắng mảnh ta
Giữa vùng trời rộng đường xá muôn trùng
Hòn ta lạnh uất mía phùn
Phát phor chiếc lá bên giòng buồng trời
Núi rừng lục cánh sao rơi
Tình ta như gió như trời xa mây
Đầu xuân gió thoảng qua đây
Men nồng rượu ấm biển dày bóng đêm
Sương rơi đường quanh đi tìm
Hòn em thấp thoáng cõi miền già băng
Màu xanh lá mạ đêm răm
Gót chân viễn khách cung hăng ngứa im
Trăng soi đáy nước lặng chìm
Bước nhân gian cung tru phiền đơn đau
Thăng trầm sớm trước chiều sau
Về đây muôn ngô, em chào mái xanh



ULYSSE ở nhà
EUMÉE
và sự trở về

ITHAQUE

● ĐAM-QUANG-THIỆN

BỘN thủy thủ lên tàu đi lâu rồi Ulysse mới tỉnh dậy. Sau hai mươi năm vắng mặt, chàng không nhận được quê hương nữa. Bà Athéna bèn hiện làm một gã mục đồng trẻ tuổi nhắc lại cho chàng nhớ mọi nơi. Đây là cửa bờ Phorkys và kia là cây ô liu xanh tươi ở cửa động các vị Nymphes.

Theo lời khuyên của bà Athéna sau khi hôn đất quê hương và cảm ta các vị thần, Ulysse dẫu các cửa cài trong một góc động thiêng liêng đó. Xong vị nữ thần hóa phép chàng

thành một ông già ăn xin rách rưới vai đeo bì. Dưới hình thù đó, chàng cũng chưa dám về nhà vì sợ bọn phản thần. Chàng đi về phía nhà Eumeé, người cai quản các đàn lợn của chàng. Ông già này đang ngồi trước cửa nhà. Thấy Ulysse, đàn chó xô cả ra sủa ầm ĩ. Eumeé vội chạy ra xua đuổi chúng rồi bảo Ulysse: « Hồi ông già, xúyt nữa thì đàn chó của tôi đã cắn ông và làm cho tôi xấu hổ rồi. Ma có Trời làm chứng rằng tôi đã chịu biết bao nỗi nhục nhả đáng cay rồi! Ông hãy theo tôi vào đây ăn uống, xong ông sẽ kè cho tôi nghe quê quán ở đâu và đến đảo này làm gì? »

Nói xong ông dẫn Ulysse vào nhà mời ngồi nghỉ. Ông lại vào



THẦN THOẠI HY LẠP

chỗ bắt hai con lợn non làm thịt quay vàng rồi đem dọn cho khách ăn. Ông đưa cho khách một chai rượu ngon và bảo: « Hồi ông khách lạ, ông hãy ăn và uống đi. Tôi tuy nghèo nhưng rất quý hóa ông Ô! Nếu tôi được tự do hy nếu chủ tôi còn ở đây! Nhưng chắc ngài đã chết rồi, vì đã từ lâu lắm tôi không được tin tức gì của người nhà. Tôi chỉ biết là người đi biển đã đánh thành Troie mà thôi! Ulysse, vừa nghe Eumeé nói vừa ăn. Khi đã no bụng rồi, chàng hỏi: « Chẳng hay chủ của ông đi đánh trận ở Troie mà không về đây là ai? Ông hãy nói đi, có thể tôi đã gặp ông ta vì tôi đã đi du lịch nhiều nơi và đã qua rất nhiều xứ khác nhau ». Eumeé thở dài mà rằng: « Thôi! Ông chủ đáng kính của tôi không bao giờ trở về nữa và tôi sẽ suy đời nhớ tiếc ông. Và không phải chỉ một mình tôi thương khóc ông. Bà vợ của ông là Pénélope ngày đêm khóc lóc. Cha ông là Laerte chỉ ngày đêm khấn Trời cho cụ chế di vì cuộc đời đối với cụ không còn có nghĩa lý gì nữa. Con trai của ông là Télémaque đi sang Lulos và Sparte để hỏi Nestor và Ménélas

tin tức cha cậu. Trong khi đó hàng trăm người đều ở nhà của chủ tôi để cầu hôn Pénélope. Họ phá tan cửa cài của ông. Không biết sợ hãi sự tùng phạt của thần thánh, họ chỉ nghĩ đến đánh cờ, tiệc tùng và đua rồng. Pénélope bị họ thúc giục trả lời phải tìm mưu mẹo để hoãn lúc đó. Bà liền bắt đầu dệt một tấm vải nhỏ sợi và rã lớn mà bà ní sê dùng để khâm liệm ông. Laerte khi nào ông chết. Bà hẹn với bọn người cầu hôn là bao giờ dệt xong tấm vải đó bà sẽ cho họ biết sự quyết định của mình. Nhưng muốn cho tấm vải đó không bao giờ xong cứ đến đêm bà duoc tháo chồ vải đã dệt ban ngày ra. Trong ba năm nhờ mưu mẹo đó bà được yên thân. Nhưng đến năm thứ tư, một tên thị tỳ khám phá ra mưu mả đó và mách cho bọn kia biết. Tức giận họ bắt bà làm cho xong tấm vải di và càng phá tan cái giá tài của chồng bà. Suốt ngày đêm họ giết những con bò, cừu và lợn béo nhất và uống hết rượu ngon trong kho. »

Nghe Eumeé nói, Ulysse tỉnh trong óc một sự trả thù ghê gớm. Tối đến Eumeé dọn giường cho Ulysse ngủ. Tuy thương xót

Pénélope chàng mệt mỏi nên cũng ngủ một giấc say sưa.

Trong khi đó thì Télémaque rời Pylos trở về quê hương. Vì bà Athéna bảo cho biết trước là bọn phản thần định sai người dồn đường mà hại anh, nên Télémaque đi vòng lối khác. Anh đi ban đêm và theo một con đường hẻo lánh về nhà Eumée. Ông này thấy tiêu chủ về mừng rỡ chạy ra đón. Télémaque vào nhà ăn uống xong xuôi hỏi Eumée: « Hồi Eumée, chàng hay ông già này ở đâu lại? » Eumée trả lời: « Ông ấy nói quê ở Crète. Ông ta đi lang thang khắp nơi sau bị thủy thủ phản trội đe tra tiền. Lúc đến bờ Ithaque, nhân dịp họ lên bộ ăn uống ông bèn trốn đi và hành khất đến đây. Vậy cậu định cư xứ thế nào tùy ý. » Télémaque nói: « Vì Trời đã dun dùi cho ông già này đến đây, ông muốn ở bao nhiêu lâu ở đây thì &. Tôi sẽ cho đem quần áo và gạo lại cho ông. Còn ông, hồi ông Eumée, ông hãy đến ngay nhà bà Pénélope. Ông hãy báo cho bà biết là tôi đã về đây được vỗ sự, và ông chỉ nên nói cho một mình bà biết thôi ». Eumée

vâng lời vừa đi khỏi nhà thì bà Athéna hiện đến. Bà làm phép chỉ một mình Ulysse trông thấy. Bà ra hiệu cho chàng đến một góc sân và bảo: « Chàng hãy nói hết cho Télémaque biết. Hai cha con chàng hãy bàn định kế trừ những tên loạn thần đó và trở về nhà đi ». Nói xong bà cầm đầu gõ vào người Ulysse, tức thì chàng hiện nguyên hình. Lúc chàng trở vào, Télémaque kinh ngạc hỏi chàng bằng một giọng run run: « Hồi ông khách lạ, ông thật khác ông già ban nay nhiều. Hay ông là một vị thần trên Olympe? » Ulysse trả lời: « Con ơi, cha, không phải là một vị thần mà là người con hăng mong trác bấy lâu nay, là người cha đã hai mươi năm nay mới về đến quê hương ». Nói xong chàng ôm lấy con và hai cha con cùng khóc. Nhưng vì còn nhiều chuyện cần kíp phải bàn soạn nên hai cha con phải tạm gạt lệ. Ulysse nói: « Con và các thần sẽ giúp đỡ chúng ta. Con hãy làm theo những điều cha dặn. Sáng mai con hãy trở về nhà. Eumée sẽ dẫn cha về sau. Cha sẽ đổi thành một người hành khất. Nếu bọn khổng lồ

có chửi hay đánh cha, con cũng cố nhịn mặc họ. Lúc nào bà Athéna muốn, cha sẽ ra hiện cho con. Con sẽ mang hết các khí giới ở các buồng dấu vào một aoi kín đáo. Nếu chúng đe ý mà hỏi, con sẽ trả lời là con không muốn đe gần khói lửa sợ nó han nỉ ra. Con chỉ đe lại trong phòng hai cái gươm, hai ngọn giáo và hai cái mộc. Con cần phải cẩn thận đừng cho ai biết là cha đã về. Ngay đối với ông con và mẹ con, con cũng không nói sự thật vội ». Suốt ngày hai cha con chuyện trò vì mãi đến chiều Eumée mới về. Trước khi ông này về, bà Athéna lấy đầu gõ hót Ulysse thành ông già ăn mày như cũ.

Sáng hôm sau, Télémaque bảo Eumée: « Eumée, tôi đi về thăm mẹ tôi. Còn ông, lát nữa chờ cho ám áp hơn, ông hãy dẫn ông già này vào Ithaque. Mỗi người sẽ làm phúc cho ông ta một chút. Một người nghèo ra tinh hành khuyết tốt hơn là ở nhà quê ». Nói xong Télémaque đi về phía lâu dài. Trông thấy con Pénélope mừng rỡ nói: « Con ơi, mẹ không ngờ còn được gặp con hôm nay. Con hãy nói mau

cho mẹ nghe kết quả cuộc du lịch của con ». Télémaque trả lời: « Thưa mẹ, mẹ đừng nên lo nghĩ vì bây giờ là lúc các thần đang sắp thi hành sự trừng phạt. Con đã đến Pylos gặp Nestor và đến Sparte gặp Hélène và Ménélas. Nhưng không ai biết tin tức gì về cha con cả. Chỉ có một nhà tiên tri nói với con rằng cha con đã về đến quê hương và đang sửa soạn cho bọn phản thần một sự chết kinh khủng. »

Trong khi hai mẹ con trò chuyện trong nội cung thì bọn khỉ ngạo nghễ ngang nhiên tập rượt ném giáo và ném đĩa trong sân. Tập xong họ lại bắt đê, cừu lợn hay làm bò làm thịt ăn. Lúc đó, Eumée và Ulysse cùng nhau ra tinh. Ulysse deo bị lênh vai, chống một cái gậy săn sùi và đi theo Eumée. Giữa đường họ gặp một tên chăn dê của Ulysse. Nó bảo Eumée: « Hồi tên chăn lợn khốn nạn kia, mi dân tên ăn mày ghê tởm này đi đâu đấy. Mi hãy đê nó đây cho nó cợ rứa chuồng vật và đem lá cây cho đê ăn cho ta có hơn là đê ăn xin cơm thừa canh cặn không. Khốn nhưng lười biếng só không muốn làm việc và chỉ

THẦN THOẠI HY LẠP

thích ăn mày dè nhòi cho nó cái bụng không đá của nó thôi.» Nói xong nó đá một cái vào cạnh sườn Ulysse. Vì anh hùng chịu đựng tất cả một cách im lặng. Gần đến lâu dài, một mùi thịt nướng thơm xông lên và tiếng đàn hát vang lừng. Vào đến sân, Ulysse thấy con chó Argos mà chàng đã nuôi già từ nhỏ, bây giờ già yếu bần thiu nằm trên một đống phân. Chàng cố cầm nước mắt hỏi : « Hồi Eumée, tại sao con chó kia lại bị bỏ nằm một mình trên đống phân lừa như vậy ? Eumée trả lời : « Than ôi ! Đây là con chó của một vị anh hùng bị chết ở phương xa. Nếu nó được săn sóc như hồi Ulysse còn ở nhà thì ông sẽ ngạc nhiên về sức mạnh, kích thước và sự nhanh nhẹn của nó. Nó rất giỏi đuổi mồi trong rừng sâu. Bây giờ nó bị bỏ rơi vì chủ nó đi xa, những thị tỳ của ông không săn sóc gì đến nó cả.» Argos chửng như đánh hơi nhận ra chủ vẫn đuổi mừng, muốn đứng dậy chạy lại chỗ Ulysse, nhưng đuổi sức quá nó nằm lăn ra chết. Eumeo đi thẳng vào phòng, nơi các loạn thần đang yến tiệc. Sau lưng ông là ông già ăn mày. Ulysse đến ngồi xuống ngưỡng cửa, đã bị và gậy xuống đất và yên lặng chờ. Télémaque lấy bánh và thịt đưa cho Eumeo mà bảo : « Ông hãy đem

các thức ăn này cho người nghèo kia, và bảo ông ta đi đến từng bàn mà xin của tôi, thí ». Khúc nún Ulysse nhận các thứ và đem ăn. Ăn xong chàng đến chà tay xin các khách ở bàn tiệc. Tất cả động lòng thương đều cho ít nhiều. Duy có một mình Antinoos là trọn mắt mắng Ulysse : « Đồ lười biếng khốn nạn, hãy tránh xa bàn của ta ra ! » Hắn nói rồi cầm cái ghế đầu ở dưới chân đánh vào vai Ulysse. Vì anh hùng không nói gì lại ra bậc cửa ngồi. Cuối bữa ăn, Eumeo về trông nom đàn súc vật, còn bọn Antinoos no nê rủ nhau ca hát nhảy múa. Trời đã về chiều khi một tên ăn mày rất quen mặt ở Ithaque vào lâu đài. Hắn nói tiếng là ăn tục nói khoác nhưng lại rất rất rách. Thấy Ulysse, hắn bèn duỗi : « Lão già rách rưới và tham ăn kia, muốn sống thì cứ ngay khỏi nơi này đi. Mi là thằng nào mà dám đến đây cướp miếng ăn của ta. Đi ra ngay nếu không ta sẽ cho mi một trận đòn. »

Ulysse nhìn Iros một cách tức giận và nói : « Tên khốn nạn, ta làm gì mi hả ? Ta có ganh tị gì với mi không, và các thứ mọi người cho ta, cũng cần thiết cho ta như các thứ mi nhận được vậy. Ta bảo

THẦN THOẠI HY LẠP

trước cho mi biết, mi đừng đe dọa ta, nếu không dù già yếu, ta cũng sẽ cho mi một bài học đậm máu vậy ! » Bọn khách ngồi ăn thấy hai người cãi nhau liền phá lên cười. Antinoos chợt reo lên : « À ha, hối các bạn, Trời cho chúng ta một cuộc vui vậy thay ! Hai tên ăn mày này đang muốn đánh nhau, vậy chúng ta hãy cho chúng đánh nhau như ở một vũ đài và đứa nào thắng sẽ được độc quyền có mặt ở những bữa tiệc của chúng ta. » Tất cả bọn đều tán thành những lời đó. Ulysse sấn tay áo lên một cách trang quyết còn Iros trái lại run sợ đến nỗi người ta phải bắt buộc hắn mới chịu ra giữa phòng. Hai địch thủ đứng trước mặt nhau và cả bọn kia quây tròn chung quanh họ. Iros đánh trước song Ulysse không đau đớn gì, trái lại khi nắm tay sắt của chàng đánh vào cổ hắn thì xương của hắn bị gãy ra. Răng cũng bị gãy, máu mồm trào ra, hắn ngã khụy xuống và nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Ulysse nắm lấy chân hắn, lôi ra khỏi phòng đem ra sân dựng hắn vào tường, rồi đe chiếc gậy vào tay hắn, chàng bảo : « Mi hãy đứng đây xưa lợn và chó, và đừng chir

những người ăn mày nữa. »

Bọn khách lại tiếp tục đàn hát. Tôi đến, bọn thị tỳ thay phiên nhau đốt lửa. Ulysse đến gần chúng và bảo : « Hồi các nữ tỳ của Ulysse, các người hãy về chỗ hoàng hậu mà quay tor dei vải, ta sẽ một mình ở đây trông cho lửa cháy. » Nghe nói bọn thị tỳ nhìn nhau cười. Mélanthon xinh đẹp nói : « Hồi người khách lạ khốn nạn kia, mi thật điện rõ. Hơi men hay sự thăng tên hành khát Iros đã làm cho mi chênh choáng say sưa chẳng ? Mi hãy cầm diếu không một cánh tay mạnh hơn tay tên ăn mày sẽ đánh vào đầu mi và khiến cho mi đậm máu mà nằm vào một số đó ». Ulysse trả lời : « Chính mi im đi mới phải, hối quân cầu trệ khốn nạn kia. Ta lập tức nhắc lại những lời của mi cho Télémaque nghe. » Lời đe dọa này làm cho bọn thị tỳ sợ hãi giải tán ngay. Lúc bọn loạn thần chia nhau đi ngủ cả rồi. Ulysse bảo con : « Télémaque con ơi, đã đến lúc con cắt các khí giới đi rồi đó. » Télémaque vâng theo rồi đi ngủ. Còn Ulysse chàng lại ra buồng tiệc. Chàng vừa ngồi xuống một góc nhà thì Pénélope

tới. Các thị tỳ vội vàng kê dem ghế cho bà ngồi, người cho cùi vào lò rã là tấp nập. Lúc trông thấy Ulysse, Mélanthe lại một lần nữa mắng :

« Cút ra ngay tên khốn nạn kia. Ai cho phép mi rình mò việc làm ban đêm của chúng ta ? Ra ngay không ta lấy thanh cùi cháy đánh cho bây giờ. » Nhưng Péélope nghe thấy bèn mắng hả hê : « Đồ khốn nạn, mi không biết rằng chính ta đang muốn hỏi chuyện người khách là sao ? » Nói xong nàng sai dem một cái ghế lại, lấy da cừu rải lên và bảo Ulysse ngồi tên mà hỏi : « Hỏi ông khách là, hãy nói cho ta biết ông là ai, & đâu đến và cha mẹ ông tên là gì ? » Ulysse trả lời : « Thưa hoàng hậu, xin người đừng hỏi tôi những điều đó vì bà sẽ nhắc cho tôi những điều đau lòng và ngồi ở một nhà lạ, ta không nên thở dài khóc lóc. » Péélope lại nói : « Than ôi, chồng tôi đi Ilion. Từ đó tôi buồn khổ vô cùng. Nhà tôi đầy những tên phản thần. Nhưng chẳng bay trong những cuộc du lịch ông có từng nghe nói đến Ulysse bao giờ không ? » Chàng trả lời : « Tôi sinh ở Crète và đã được tiếp đón

Ulysse ở đó. Chàng đến Troie bị bão đánh rật vào bờ xứ Crète nên tôi có dịp được gần chàng mười hai ngày ». Nghe nói Péélope nức nở khóc khiến Ulysse phải cố gắng lầm mới cầm được giọt lệ. Chàng lại nói tiếp : « Xin bà đừng thương khóc nữa. Có lẽ Ulysse sẽ về được quê hương. Thật vậy, ở xứ Thesprotos, tôi đã thấy nói chàng còn sống và đã đến vùng Dodone nghe lời thần giày xem sau hai mươi năm vắng mặt có nên về công khai hay bí mật ». Péélope nói : « Cầu Trời cho ông nói đúng. Nhưng Ulysse không bao giờ về nữa. Ý tưởng đó làm tôi buồn thảm vô cùng. Còn ông, than ôi ! không bao giờ trong nhà của Ulysse ông lại được đón tiếp như nếu chàng có nhà. » Nói xong, nàng bảo các thị tỳ sắp nước cho ông già tắm và dọn giường cho ông ngủ. Ulysse trả lời chàng không cần tắm em giường ấm, chàng chỉ xin đi tắm và cho một bà già rửa chân cho chàng. Péélope bèn gọi Euryclée, vú nuôi của Ulysse mà bảo : « Hỏi Euryclée, bà hãy rửa cho ông khách. Ông ta bình như cùng tuổi với Ulysse, và có lẽ chàng bây giờ cũng ughèo khổ già yếu

như ông. » Ulysse không muốn cho vú nuôi nhận ra mi hồn quay lưng vào lò lửa. Nhưng lúc Euryclée vừa đến đều gối chân thì nhận được cái sẹo do một vết thương chàng bị con lợn lôi gây ra ngày xưa. Bà ngạc nhiên bỏ rơi cái chậu xuống, nồi nước nóng đột lanh láng. Bà đang há mồm định kêu tên thì Ulysse vội cùi xuống lấy tay bụt mồm bà mà nói vào tai bà rằng : « Bà muốn hỏi tôi hay sao ? Bà đã nhận ra tôi thì hãy để bụng chờ bao giờ tôi trả thù trong đá. » Euryclée nghe thế liền đứng giật nắp nồi nước khác. Xong xuôi, Ulysse ra ngồi gần lò. Péélope nói : « Hỏi ông khách, bây giờ đến giờ đi ngủ. Con tôi, cứ đêm đến thì hàng ngày ý nghĩ làm tôi không thể ngủ được. Tôi đang tự hỏi có nên ở đây hay số phận tôi là phải lấy một người trong bọn kia. Nhưng trước khi đi ngủ ông có thể giảng cho tôi giấc mộng này chàng ? Tôi mong thấy hai mươi con ngỗng ăn lúa mì trong nhà tôi. Tôi đang nhìn chúng thì một con chim ưng săn xuống và giết chết đàn ngỗng. Tôi nghĩ tiếc những con ngỗng thì từ trên mái nhà con chim ưng nói với một giọng người : « Bà hãy yên tâm, đây không phải là một cái diềm, mà là sự thật chắc chắn. Đàn ngỗng là bọn người cầu hôn. Con chim ưng là Ulysse. Chàng về và giết chết bọn kia đó. » Ulysse nghe xong nói : « Thưa hoàng hậu, chính con chim ưng đã nói cho bà biết ý nghĩa của giấc mộng. Bà không nên nghĩ ngờ nữa, việc đó thế nào cũng xảy ra. » Péélope lại nói : « Hỏi ông khách, là, những mộng thật là hão huyền. Tôi định ngày mai sẽ cho họ thi bắn. Tôi sẽ xếp mươi hai cái rìu, cái nổ sau cái kia thành một hàng thẳng. Nếu người nào dương nỗi cái cung của Ulysse và bắn một phát qua cả mươi hai lỗ của những cái rìu, tôi sẽ lấy người đó. » Ulysse nói : « Bà nên cho mở cuộc thi đó ngay đi vì Ulysse sẽ về trước khi đó. » Đến đó, hoàng hậu từ biệt ông già và lên giường nghỉ. ● *

hiện
hữu



Khi nỗi buồn cất xuống
Tôi một loài cỏ khô
Vóc sương mù đá dựng
Hơi thở đầy bụi mù

●
Đãm bông vàng tuổi dại
Theo điệu ru người tình
Mắt xanh miền đây ải
Đau khổ đó quê mình

●
Tóc thưa dần thơ ấu
Hạnh phúc nào nâng niu
Xin mến thương yêu dấu
Tôi vốn là loài bợ rêu

●
Thôi nứa đời con gái
Bóng tối đè nghiêng vơi
Qua một lần vung dat
Hồn sương mù bùa vây

● HOÀNG THỊ THỦY-TIỀN

TÌM LẠI LINH HỒN
DÂN TỘC

CHIỀM THÀNH

qua
thơ

CHÉ
LAN
VIÊN

● TRẦN TUẤN-KIỆT

Dời xưa có một chàng thi sĩ—Lý Bạch, muôn ngâm
thơ mà sợ kinh động tiên trên cao — coi mình
như kẻ bị dày nỗi trắc gian gió bụi này... tâm
hồn cô đơn như ngọn kinh đinh san.

Nơi quê hương nước Việt có một thi nhân hòa với cái
tiêu diệt của cả một dân tộc mà chẳng kém cô đơn như
thế, lại rất gần gũi với chúng ta hôm nay. Lý Bạch thi :

Đê đầu tư cổ hương

Cái đầu đê vọng tưởng về một thế giới ảo huyền náo
đó của thi sĩ Lý Bạch trong đêm sầu thiên cổ... dưới
vầng nguyệt lâu-lâu kia trong một cõi mộng mị dị thường
mà tâm hồn riêng hiếu được lê huyền vi của đất trời biển
đồi, cái lẽ phù du của kiếp người nào đã chua xót hơn
sự cảm thông của tác giả *Điêu tàn* với một nỗi giống
diệt vong, muôn vàn sắc hương của Chiêm Thành cùng
tan nát cả.

Định mệnh thảm thê thán chết ám,
Phấn son đành gởi máu tro tàn.

(B. Giáng dịch)

Định mệnh nào dè cả một dân tộc phải chịu vui thả dưới lớp tro than, dè cả một thời phồn hoa thịnh trị chỉ còn vang bóng trong giòng sử lịch thời gian bay múa đó. Vé với tâm hồn trao gởi trọng vẹn của Chế Lan Viên, chúng ta nên đặt trở lại vấn đề lịch sử của nhân gian mà xưa nay chỉ dựng trên nền móng của một xã hội, một giống nòi thì qua... bất công cho kẻ yếu thế và những anh hùng dân tộc là gì, đối với tấm tình nhân loại chung sống cùng nhau. Loài người có được dùng pháp lý—lý lẽ nào đem mạnh lấn yếu—tiêu diệt một đất nước hiền lành và nhỏ bé hơn không? Và kẻ ác gây nên tội đó, đã trả với một nhân quả thế nào trong đạo trời biến dịch... Chế Lan Viên đã diễn trong cái cảnh Nietzsche diễn cuồng vì dân tộc Đức muốn được quyền thống trị nhân loại. Thiên tài đã diễn vì mọi nỗi đời chua chát vì những mũi nhọn vút nanh đâm thẳng vào lương tri cao quý của mình và trước cảnh hoang tàn tiêu diệt đó, trước cảnh thảm thê của non nước Chiêm Thành, mọi nghĩa lý, mọi niềm tin về thiêng liêng nào có nghĩa chi.. vì *Thiên địa bất nhán, dĩ vạn vật vi sở cầu* — Lão Tử — (*Trời Đất không có lòng nhân, coi vạn vật như chó rơm*). Ta hãy trích một đoạn trong bài Tựa của nhà thơ với giọng chênh choảng lả thường của Người như một vi Đại Thánh—.

... Nếu, khi đọc xong mà cái buồn, cái chán, cái Hãi Hùng cùng ùa nhau đến bộc lấp hồn anh, làm cho anh phải cười, phải gào, phải khóc thì anh chờ hép hồi mà cười cho mènh mang gào cho vỡ cõi, khóc cho hả hê, rồi gởi cái cười cái gào cái khóc ấy cho không trung. Tôi nằm ngủ ở trong sao, nghe được, tung mây ngồi dậy, vồ lấy cái qua qui báu ấy rồi say sưa, rồi ngây ngất, rồi diễn cuồng và

lên đầu sao Khuê, sao Đầu, lên cả Nguyệt Cầu mà bảo chúng nó rằng :

— Ha ha! bay ôi! Loài người thành thi sĩ như ta
cả rồi, và vênh vang, kêu ngao ta lấy mây làm bút, lấy
trăng làm mực để lên nền trời xanh:

« Trong thơ ta dân Chăm luôn sống mãi
Trong thơ ta xương máu khóc không thôi. »

Viết ở tháp Đồ Bàn một đêm thu
đầy trăng
Chế-Lan-Viên

Đấy, nhà thơ ta khi mới mười lăm mười bảy mà đã thoát ra những tiếng nói thảm u mãnh liệt nhất của thời đại hôm nay. Giọng nói của người sẽ còn vang vọng mãi đến nghìn đời... vì loài người trước sau vẫn là một loài... như mọi sinh vật khác, thế thôi! (xin mở ngoặc—nói theo điệu Tam Ich) có tiến bộ văn minh gì hơn đâu, trên lãnh vực tinh thần...

Sống trong một thế giới đầy rẫy so dừa ma quái, ngù trong mộng cảnh mây nước trường sinh — nghe những điệu gầm thét đau thương của lịch sử Đồ Bàn, uống những giọng đầm mè ly, kỳ ảo, và say đắm và ghi siết và diễn cuồng hả hê trong tiếng gọi của hú vò của Uồng tử thành, của sa mạc vô biên của tâm thức nào loạn lạc thường kia.

Và, từ đây tiếng gọi của thi nhân trở thành một mãnh lực thiêng liêng vang vọng mãi không dứt... tiếng gọi nhắc chừng, tiếng gọi thê lương của những vong hồn uồng tử. Tiếng rợn rùng lạnh lẽo của tha ma đời, của xương da của huyết thống của tấm tình nhân loại... và cuối cùng trở thành một thứ tiếng nguyên rúa ghê gớm cho kẻ cướp nước người, kẻ tiêu diệt dân tộc yêu thê... đang chờ đợi ở cõi âm u để trả thù một mòn nợ máu... truyền kiếp thảm thê.

Mì nhớ đến những cảnh pháp trường ghê rợn
Số muôn người lần lượt đuối nhau rơi ?
Huy mì nhớ những đêm mơ ràng rợn.
Hồn mì bay trong đóm lửa ma trời ?
(cái sọ người)

Nhưng khờ thay ! là dân tộc Việt.. Người lặng lẽ nghe tiếng gọi kinh khiếp của hủ vô... trước cái cảnh bình yên, vô tư lự của bọn người trưởng giả cao sang, bọn người trị vì quyền quý trên mảnh đất đầy sọ đứa rơi rung uất đó.

Tao hóa hối ! Hãy trả lời về chiêm quốc !
Hãy đem tôi xa lái cõi trần gian !
Muôn cảnh đời chỉ làm tôi chướng mắt !
Muôn vui tươi nhắc mãi vẻ điệu tàn !

Những ưu phiền khắc khoải, những đau khổ quẩn quại những buồn lo nặng nề.. và những thường hèn nhát bão của thi nhân.. mà người đời thực tế !!!!! thường hay chê trách..., thường hay mỉm cười rằng cuộc đời tranh đấu là như thế nọ thế kia... mỉ không tranh đấu.. mà cũng không giả vờ kêu khóc, kêu đau... ôi ! Cõi đời ! cái cõi đời chỉ có cái bè mặt nhởn nhơ của lũ hát tuồng i-uông, còn ở tận đáy đời sâu còn bao nhiêu uẩn khuất nghìn đời nào ai rõ thấu... nào ai chịu để tâm cho... nào ai có lòng linh cảm đến tận trong cõi thâm u, trong căn đề của cái chân.. cái lý.. chân lý nào hiện rõ ra ngoài thực tế như đồ vật thường dùng trong đời sống phè phỏn của anh chị em và tôi.. nó ở về phía... phía lẽ chết — la vérité est du côté de la mort — S.Weil... Không có đôi cánh thiên thần để bay vượt uyển-hoa này, không có tấm hồn thiêng cõi đơn vô-võ đó.. làm sao.. làm thế nào để nhận thấy mọi lẽ phải trái.. hú thật.. trong cái vô minh này ? Tiếng thơ đã từ một linh hồn gió bão vọng lại, gió bão tê diên trong sa mạc mù khói.. Tiếng thơ phát hiện thành đời dom-dom

trong đèn thiêng tịch mịch... Tiếng thơ vẽ lại hình bóng sứ xanh, vang dội lại nỗi đau thương nghìn kiếp.. và thành tựu một thế giới ngoài thực tại tù hãm.. một cõi mộng huy hoàng... và mọi người thơ đều lấy ảo làm chân.. là sự thật đây.. họ đều trông thấy rõ lắm, cái cảnh :

Trên trời cao giông Ngân kia lăng chầy
Thấy cùng chặng tha thướt bóng xiêm qua ?
bằng lòng đi vào cõi chết ! vâng ! chỉ có cõi chết mới quên được những :

— Nhạc tràn gian khôn vui hồn quanh quẽ
Rượu tràn gian gây nhớ vết thương xưa

Rồi một lúc nào đó vùng tiên giới mở rộng, cõi mộng ảo hé phơi ra, cánh cửa thiên đường được vì tiên Say mở cồng, Nhà thơ di lạc cõi trần thực đấy ! di lạc về nằm ngủ trong sao :

Đau gối lên hàng thất tình vừa mọc
Hồn giật trôi về đến nước non Chiêm

Nhưng dù nơi nào.. nàng thơ diễm kiều vẫn hiện vóc dáng tha thướt trong mộng lòng thi sĩ :

Ta gấp Nàng trên một vỉ sao nhỏ
Ta hôn Nàng trong bóng núi mây cao
Ta ôm Nàng trong những nguồn trăng cõ
Ta ghi Nàng trong những suối trăng xao
Phút hồn độn qua rồi. Trời ! đau khổ !
Bóng Chiêm nương dần khuất dưới sương sa.

Tan biến mộng vô cùng.. rồi lý trí nhỏ bé hiện ra để nhìn thấy lại cái kiếp phù du, cái quyền năng bé tí của mình trước hủ vô thầm thầm :

Ta lắng nghe những thế giới bao la
Tụ họp lại trong lòng muôn hạt cát.
Cái đại vũ trụ thuỷ lại thành tiểu vũ trụ.. để nghe đồng vọng đến :

Ai kêu ta trong cùng thâm hư vô?
Ai réo gọi trong muôn sao chói với?
— Nàng, nàng, nàng, thôi chính nàng đang mong
đợi
(Ngũ trong sao)

Trong hú vò Nàng... kêu gọi. Chiêm Nương gọi thi nhân trở về với thời gian xa xưa để mà cảm thông với nỗi uất hận thiêng liêng của dân tộc Chàm.. để thi nhân cảm thông với những linh hồn không nơi trú ẩn, những thi thể rời rã trong ngày tháng vô tình cay nghiệt.. những xương máu đời đời uẩn khúc chẳng tan. Giồng sông Thiêng ẩn hiện dưới vầng trăng thiên cổ luy, tinh mộng nghìn năm nào đã phai... rốt lại cái mộng đẹp...

*Thuyền ai dồn trước sông Ngân áy
Mà đê sao sa xuống cõi Trần*

Cả cái nồi hoang phế điêu linh :

Ai đói đầu lâu trong năm mộ
Tiếng khua vang rạn khớp đầu ta
Có ai rên rỉ ngoài thôn lạnh
Như tiếng xương người rên rỉ khô ?

Rời tất cả mộng... hay thực... chan hòa... giữa thực lị
mơ... thấy mơ thành sự thật để thoát lời kinh dí cái hủ vò...

*Mơ rồi ! Mơ rồi ! ta mơ rồi !
Xác xảo chỉ có lá vàng rơi
Quanh mình bóng tối mènh mang cỏ
Thấp thoáng đôi hồi lừa đóm soi.*

Thơ Chế Lan Viên là một niềm cảm thông... chung cuộc với cái lạnh lẽo của cô đơn thiên tài, sống với cái điệu linh của dân tộc mất nước, chịu đựng với những tiếng vọng ác liệt của định mệnh đợi chờ và quyết liệt hùng vĩ với ngắt trời tinh dầu của một tinh thần siêu nhân... Còn mong

ALFRED HITCHCOCK

— Cuống họng bị đâm nát
hết máu vẩy khắp nhà..

Gă thuật tới đây, người bạn
ốm yếu của gă cũng giờ tay
như muốn giữ chặt lồng ngực.
Và, tất cả những người hiện diện
trong chiếc thang máy như cũng
đã truyền cảm bởi một luồng điện
mạnh liệt chạy trong cơ thể. Sự
rùng rợn trong câu chuyện nghe
lóm đã làm cho mấy người đàn bà
yếu bóng vía run lên vì sợ hãi, nét
tai mèo hiện hồn trên gương mặt.

Gã vẫn tăng lờ như vô tình, kè

— Tớ sờ người nàng thì thấy
thì thè lạnh từ hồi nào...Quên cả sự
vô ý có thè buộc tội mình là hung
thủ, tớ cầm con dao sát nhân lên
xem và chạy lại bàn đặt máy điện
thoại gọi về sở Cảnh-sát.. trong
khi hai tay tớ vẩy đầy máu k
hác phước.

Câu chuyện kể tôi đây thì chiếc
thang máy đã dừng lại, mọi người
lần lượt bước ra, về phòng riêng.
Gã đàn ông to lớn cùng người
bạn bước mau về cuối dây phòng
bên trái.

Chưa ngồi gọn gàng trên ghế
bành, người gầy gò đã nói với bạn:
— « Câu có thấy cái mực già sòn

sẵn đứng phía bên trái cậu làm gì
không? Mụ ta run như cây sậy,
nhưng vẫn cố lảng tai nghe...
Kịch sĩ diễn khá đầy. »

Gá dàn ông to lớn nhẹu mắt

— « Thế là gan lắm đấy. Không
ngất xiu là may cho mụ ta »

Rồi cả hai người bạn cùng phá
lên cười nắc nè.

Người đàn ông to lớn ấy là ai ?
Câu chuyện gã vừa nói có thật đã
xảy ra không ?

Chúng tôi xin đáp ngay : Đó là Alfred Hitchcock, một đạo diễn phim ảnh độc đáo và tài ba. Ông ta đã từng làm cho những người chung quanh hồi hộp, run sợ vì những cốt chuyện kinh dị do ông bịa đặt, tưởng tượng.

Và dĩ nhiên câu chuyện vừa kể trên cũng chỉ là một sản phẩm do ông đặt ra để làm cho số thính giả trong « chuyến thang máy » không quá mười người, toát mồ hôi lạnh chơi.

Sự thành công tội bức của Alfred Hitchcock về loại chuyện này, hẳn không ai có thể chối cãi qua những phim đã từng chiếu trên màn bạc Âu Mỹ như «Rébec-

ea», «L'inconnu du Nord Express» «Les Oiseaux»

Một trong những phim của Alfred Hitchcock tả cảnh một thanh niên đi ngang nhiều đường phố Luân-Đôn giữa ngày lễ kỷ niệm Ngũ thập kỷ niên của Nữ hoàng Anh. Thanh niên này chen lấn giữa những đám đông dân chúng tề tựu chúc mừng nữ hoàng của họ, tay ôm một quả bom nổ chậm mà không hay, và cứ định tĩnh mình đang ôm một gói đồ thường dùng.

Đi nhiên tất cả khán giả đều nín thở theo dõi từng bước đi của chàng thanh niên nọ (dù chỉ là trên màn ảnh). Thỉnh thoảng ông lại thêm một «xen» gay cấn, làm như quả bom sắp nổ trong giây phút để làm tăng thêm sự hồi hộp của khán giả..., đang ức đoán một đoạn kết đầy chết chóc kinh khủng.

Nhưng, cũng như tất cả các cốt chuyện khác của ông, Alfred Hitchcock không làm cho khán giả hài lòng, nghĩa là giữa lúc giây kinh hãi của mọi người đang ở trong tình trạng căng thẳng nhất, đến nỗi có kẻ quên rằng mình đang xem chớp bóng, là

lớn, như muốn thúc tinh, bá động cho những kẻ sắp ngộ nạn: «Quả bom nổ này..., thì cuốn phim ngưng, hết.

Đó là dụng ý, và cũng là mánh khoé duy nhất của Alfred muốn làm cho khán giả của ông không thể dễ dàng quên ngay những giây phút kinh hoàng trong một thời gian ngắn.

Mà thật thế, tất cả sẽ bị ám ảnh khá lâu vì cuốn phim vừa dự khán.

Đời sống của Alfred Hitchcock cũng giống như một cuốn phim đầy dẫy sự «bất thường».

Không có cuốn sách nào đọc xong mà ông không thể chế biến thành một vài «xen» trên màn bạc.

Trong những buổi tụ họp chuyện trò với bạn bè, cũng chính ông là người dẫn dắt câu chuyện như làm đạo diễn một cuốn phim, chẳng khác chi hai kẻ đánh cờ, mà ông là người luôn luôn dồn địch thủ vào thế bí.

Ngay như sự đùa nghịch—nếu không muốn gọi là đấu trí—giữa ông và một người bạn là nhà đạo diễn kiêm tài tử Peter Lorre, người hăng muốn cạnh tranh với

CHẾ LAN VIÊN

tưởng như sao... mỗi vì sao là một thế giới kỳ ảo...
ngất trời đây sao ta nói làm sao hết, ta vẽ làm sao được ta
cảm làm sao thông với cõi riêng Một... Đất Trời...
Chiêm ấy!

(Ngày thương nhớ Trần triều Miên
con ta
Saigon, chiều Chúa Nhật, mưa giò
30 — tháng giêng — 1968



CÚP ĐIỆN HAY ĐÈN DẦU HƯ

Từ ít lâu nay Sàigòn bị nạn cúp điện liên miên, và đèn cầy cũng thừa cơ tăng giá khiến cho các gia đình dù muốn dù không cũng phải mua sắm một hai cây đèn dầu hỏa.

Có một người ở lĩnh lén nhà bà con ở trung tâm Đô thành chơi. Rủi ro hôm ấy lại nhầm khu vực đó bị cúp điện. Người nọ hỏi:

— Ủa, hôm nay điện hư hả? Ở đây mà cũng xài đèn dầu sao?

— Người chủ nhà thản nhiên đáp:

— Ở Sàigòn vẫn xài đèn dầu đấy chứ. Chỉ xài điện khi nào đèn dầu hư mà thôi.



TRƯỜNG HỌP NAO

Alfred Hitchcock

TRỞ NÊN CHA ĐẺ
CỦA LOẠI PHIM KINH DỊ?

● PHẠM-DANH-QUANG

CHIẾC thang máy từ tầng dưới cùng của một buyn dinh nọ sắp chạy lên tầng lầu chót, thì một cỗ đèn ông to lớn cùng một người bạn nữa bước vào. Trong hai người

bạn này, dù ai cầu kính đến đâu cũng phải khẽ cười thầm, vì hình như người đi trước đã lấy hết thịt của người đi sau đắp vào thân thể mình.

Sự chen lấn của hai người này đã làm cho những người đi chung «chuyển thang máy» bùa ấy lộ hẳn nét bức bối trên gương mặt.

Nhưng, chưa ai kịp lên tiếng cắn nhăn gắt gỏng, thì gã to lớn đã bô-bô nói lớn với người bạn gầy gò của y :

— Tớ kệ nốt câu chuyện dở dang lúc nãy nhé... Ô, khi tớ bước vào thì căn phòng tối mờ mờ.

Dù muốn dù không, tất cả những người đồng hành của đôiे này cũng phải nghe câu chuyện của họ, gã đàn ông to lớn nói tiếp :

— Tớ phải sờ soạng, kiểm

công tắc đèn... Trời! Nàng... Phải, đúng nàng với mái tóc hung hung gương mặt trái soan, đôi mày lá liễu... đang nằm ngủ, sóng soài trên đì văng...

Gã ngừng giây lát, tay giữ chặt lồng ngực như sợ trái tim nhảy mạnh ra ngoài, tiếp :

SAY

● THÙY DƯƠNG TỬ

(cho khách giang hồ
chơi chơi)



có mấy người say? — Mình đã say
liên đêm men cháy tuồi năm ngay
bạn bè dăm đứa cười nghiêng ngửa
tàn cuộc ai người say — tinh — say

mấy cốc đầy voi lên tinh nhỏ
men cười quán trợ chẳng thèm lo
uống say cho đã thân hồn hãi
góp tụ hào hoa — mấy kẻ tài?

cốc rượu bảy giờ say những ai?
đèn kia sáng một hóa thành hồn
tinh nhân bỗng chốc thành ly rượu
đồ mắt cuồng điên — ai gọi ai?

đồ mắt cuồng điên ai gọi ai?
ngâm cười men cháy khóc đời trai
ù thõi! quán khách say đi nhỉ
nâng chén cho quên giấc mộng dài.

(Saigon, những ngày say Xuân)



VÔ NGHĨA

TRUYỆN
NGÂN
* KIM
LIÊN

CÓ tiếng chàn dừng trước cửa phòng. Kim úp vội quyển sách lên ngực hăm chặt mắt nằm im lặng. Mãi đến khi Ngọc cầm nhẹ tay Kim khẽ nâng niu từng ngón, Kim mới sờ mắt ra nhìn.

Trong dáng Ngọc ngồi phía dưới, tự nhiên Kim thấy buồn buồn. Nàng ngồi tựa lưng vào

thành giường nhìn ra khung cửa nói như nói với một người rất xa xôi :

— Mời anh ngồi dậy.

Ngọc xếp sách nhín Kim với nét van lơn :

— Xin mời Kim đi chơi với anh một vòng phố chứ Kim cứ ở nhà đê buồn thì anh làm sao chịu được ?

ALFRED HITCHCOCK

trí tưởng tượng của Alfred, ông cũng đã bỏ xa địch thủ Peter.

Một bữa kia, Peter than phiền với Alfred rằng những quần áo thủ vai «dám» của ông ta trong một cuốn phim đang quay đã bị hư hỏng hết. Biết bạn suy gãy, cũng như biếu Peter đang sửa soạn xuống tàu sang Mỹ đóng phim, Hitchcock bèn gửi Loore một bộ đồ thủy thủ ngắn ngủi.

Để trả đũa Alfred, Peter mua 96 con chim khuyên gửi tặng Hitchcock đoạn xuống ngay tàu Queen Mary, vượt đại dương.

Hitchcock rất bức mình vì tiếng hót quấy rối của bầy chim, ông bèn «chơi lại» Loore.

Suốt hai tiếng đồng hồ liền, Alfred, gọi điện thoại cho Peter, lúc này đang lệnh đèn giữa biển cả, để báo tin về tình trạng sức khoẻ của những con chim khuyên mà Loore vừa tặng cho ông ta.

Peter Loore rất phiền toái không ít, vì không được đến hai phút đồng hồ đê nghỉ ngơi, cứ vừa đặt ống máy xuống đã lại phải cầm lên vì tiếng chuông reo ầm ĩ. Ông khai những câu Alfred gọi cho Peter là : « Con chim này vừa chết, con kia tự nhiên thôi »

hót, con nọ ốm, con thứ tư không chịu ăn, con thứ năm bị mèo cắn v.v... »

Cú thế, suốt cuộc hành trình từ Anh sang Mỹ, Peter Loore cố gắng gượng cho đến khi mệt nhài không thể chịu đựng được nữa, phải nhận thua thì Alfred Hitchcock mới buông tha cho, chấm dứt cuộc đấu trí.

Alfred Hitchcock đặt chân vào nghề điện ảnh từ 1920, lúc nghệ thuật thứ bảy còn ở trong thời kỳ phôi thai với những cuốn phim không âm thanh (phim câm). Thoạt tiên, là một họa sĩ có chấn tài, ông vào làm cho hãng Paramount với tính cách một người viết phụ đề.

Ông chịu khó đọc tất cả những tác phẩm đã được quay thành phim để lãnh hội và thông suốt tất cả những ý tưởng và hành động của nhân vật để viết lời phụ đề cho thật chính xác.

Ban giám đốc hãng Paramount nhìn nhận thấy số khán giả ưa thích lời phụ đề của Alfred, bèn làm giấy giao kèo mướn ông làm người viết chương trình quảng cáo cho hãng.

Và cũng từ đây, Hitchcock chính thức sống trong làng điện ảnh.

Nhưng tại sao Alfred Hitchcock lại chỉ thích làm khán giả nín thở đựng tóc gáy, toát mồ hôi lạnh vì những sản phẩm của ông ta?

Chính tại vì, ông ta đã hơn một lần, trong thử thiêu thời đã bị cảm giác kinh hoàng đè nén con tim đến nghẹt thở.

Nguyên, hồi lên sáu tuổi, một bữa cha Alfred bảo ông mang một bức thư đến cho một người bạn làm quen trưởng cảnh sát. Ông cò mì này, sau khi đọc thư, sai ngay lính nhốt cậu bé Alfred vào trong xà-lim, và nói: «Ba cháu bảo bác chỉ cho cháu xem cái noi bác dùng để giam những cậu bé lêu lõng và không biết vâng lời cha mẹ». Chừng năm phút sau, ông cò mì mới thả Alfred ra. Hitchcock với ba chân bốn cẳng chạy về nhà, nét mặt xanh xám mãi tới hai tiếng đồng hồ sau, và sự run sợ phải tới 24 giờ mới bớt.

Cho đến ngày nay, dù đã lên tới nắc chót của bực thang danh vọng, Alfred Hitchcock vẫn còn run sợ mỗi khi thấy bóng dáng của một người cảnh binh, vận sáu

phục.

Chính, bởi ánh hưởng cái năm phút đồng hồ bị nhốt trong xà-lim kia, mà «ông vua đẻ ra loại phim kinh dị» chỉ thích khán giả bùm mặt, nín thở, nhiều kẻ đến ngất xỉu, vì những sản phẩm «toát mồ hôi lạnh» của mình.

Có người hỏi Hitchcock: «Có phải đó là phương tiện độc đáo mà ông chủ ý dùng để trả thù xã hội không?», thì ông vui cười niềm nở đáp:

— Mục đích của tôi, làm cho một cá nhân gan dạ nhất (trong phim ảnh) cũng phải vất giò lên cõi đê chạy trốn một chiếc xe hơi đang lút ga đuổi theo sau, hoặc làm cho một nhân vật phải cố bấu víu lấy một sườn núi cheo leo hiểm hóc để giành sự sống vì... Nếu không có những giờ phút lo âu sợ hãi xen lẫn vào cuộc đời thì kiếp người nào có gì đáng thích thú, nào có gì đáng ham sống, khi mà con người không cảm biết sức hấp dẫn của luật tranh đấu để sống còn...



DANH NGÔN

Tôi mới tìm ra cái gì đã làm con người khác hẳn con vật. Đó là những chuyện bực bội về tiền bạc.

(Jules Renard)

mặc Ngọc hoặc đi sau cỗ gắng theo nhanh, hoặc đi trước chịu khó dừng chân đợi. Dọc đường Kim rùng mình khi bắt gặp những cái nhìn theo đuôi. Thỉnh thoảng mấy người ngoại kiều say rượu trân tráo nhìn theo các cô gái qua đường cười nhảm nhở.

Ngoại cảnh làm Kim thấy mình bơ vơ đến có thể òa lên khóc. Tự nhiên Kim dừng lại bước song đôi với Ngọc. Những ý hèn giận ban sáng chơi biến đi. Nhạc như đọc được sự ưu tư ở mắt nàng:

— Khiếp! Thấy mấy thằng ở phố nhà em mà phát ghét.

Kim cúi đầu đến những chiếc lá rơi:

— Em cũng thấy như anh. Sao cái nhìn của họ có cái gì không trong sạch phải không anh? Cái nhìn của họ không làm cho người được nhìn sung sướng mà thấy như bị hoa ố và nghe ghê tởm họ thôi.

— Còn mấy thằng ngoại kiều... Kim đưa tay trùm mền gờ chiếc lá bay vương trên áo Ngọc:

— Ngoại kều chin thì khỏi phê bình, bần đã ba rồi...

Không khí vật dã trở lại

với hai người. Ngọc tự nhiên buột miệng:

— Vì vậy anh không muốn em đi làm. Chen lộn với đời em sẽ còn thấy kinh tỤ đến đâu.

Mãi đến lúc này Kim mới chịu nhin nhau là Ngọc thành thật khi không thích Kim đi làm. Giá như những hôm trước. Nghe Ngọc nói Kim đã im lặng nghĩ: «Chắc Ngọc thích được chế ngự mình!»

— Kim ơi!

Tiếng gọi của Ngọc nhỏ, êu yếm, và nhẹ như hơi thở làm Kim sợ hãi. Kim sợ rằng trong những phút giây thâm mật chỉ có mình Kim với Ngọc, Ngọc sẽ gợi chuyện, đã qua đê lại xin lỗi Kim thêm. Vói Kim dĩ vang đã qua xin cứ đê yên.

— Kim này! Nêu ra phỗ bị nhin như thế; Kim có biết phải đổi xử thế nào không?

Kim e dè lắc đầu.

Ngọc mím cười khép kín tát áo Kim bay trong gió:

— Thì Kim cứ thản nhiên mà bước, và làm ra vẻ ngày thơ vô tội, tự nhiên các anh chàng đâm ra ngượng với chính mình.

Bây giờ Kim mới mỉm cười :

— Em cũng đã nghĩ như anh nhưng em không muốn mình làm người chép sủ.

Sự thật thì Kim không dám nói. Nàng lo sợ sự thông minh tột độ sẽ làm giảm mất hạnh phúc tình yêu. Với tình yêu Kim có hai tội đã vô ý vướng nhầm, một — là sự giàu tưởng tượng, còn sự thông minh Kim đã gìn giữ kín.

— Và khi bắt gặp những cái nhìn ngưỡng mộ thành thật thì Kim sẽ đổi xử ra sao ?

— Anh chỉ cho em thử ?

— Thôi, anh biết Kim làm bộ. Bây giờ anh có điều cuối cùng muốn nói với em.

Tự nhiên Kim biết là không thể tránh, nàng đành im lặng nhận chịu.

— Điều đầu tiên anh muốn hỏi là Kim có còn yêu anh như xưa không ?

— Yêu như xưa ? Thì bây giờ em đã thuộc về anh, em không yêu anh còn biết yêu ai nữa ?! Số mệnh đã ghép em lại với anh. Vói em ; anh là chồng ; và với anh : em là vợ. Em phải yêu anh như Thượng đế đã an bày với tất cả mọi người. Em xin trả lời

là em vẫn yêu anh như những người vợ yêu chồng từ ngàn xưa và cho đến ngàn sau !

— Khô cho anh, em vẫn còn hờn giận anh đến thế hay sao ?

— Hình như anh còn điều gì đáng nói với em hơn !

— Vâng. Nhưng câu chuyện thứ hai lại liên quan đến câu thứ nhất. Dù em đã trả lời như thế anh cũng xin em lần cuối. Là từ nay mong em đừng kẽ cho Văn nghe chuyện về Lài, vì Văn đang yêu, dù lời nói của em không ác ý cũng vẫn làm Văn đau đớn.

Câu Ngọc nói làm Kim sững sốt đến lặng người. Kim cắn chặt môi se thở dài :

— Nếu vậy em là người có tội biế làm sao bôi xóa. Nếu em biế Văn yêu Lài thì đời nào em lại kẽ. Em chỉ kẽ như một người bao kẽ cho một người bạn đê với bót bực tức. Nhưng có lẽ tại em diễn tả vụng về khiến Văn có thể hiểu làm em muốn sát Lài. Lê ra em phải nói với anh nhưng em sợ sự ân hận làm anh bị vò xé, làm anh khô sờ thì em sẽ còn thấy bị vò xé, bị khô sờ đến đâu !...

— Tại tính em thế chứ đâu phải tại ai đâu.

— Anh đã xin lỗi Kim rồi. Đành là lỗi tại anh gây ra nhưng sao Kim không chịu nghĩ rằng nhiều khi chính người đàn bà làm ra trước. Nếu trên đời này chỉ toàn những người như Kim : khả ái và cao quý thì anh đã không làm lỗi. Nhưng lỗi to nhất của anh là trong một phút không gìn giữ kẽ hết cho Kim.

Kim thở dài, những lời của Ngọc làm Kim thoáng rung mình.

— Cám ơn anh đã dành cho em những ý nghĩ tốt đẹp nhất, nhưng ngay buổi sáng nay em đã đánh mất sự khả ái và cao quý ấy rồi...

«Hình dáng Văn, bạn Ngọc bỗng hiện ra trước mắt. Chính Kim cũng không hiểu tại sao mỗi khi thấy Văn thì một sự bức bối không dâu bắt Kim lại nghĩ về Người-con-gái-xa-lạ ấy. Có lẽ vì tại Văn vẫn thường dừa :

— Của tôi và anh Ngọc chia nhau đấy..

Lập tức Kim nói ngay không cho Văn kịp nói gì thêm ; điều trái với bản tính của Kim :

— Tôi biết đã lâu rồi. Từ khi

hai người mới đưa nhau đi sở thú lần đầu. Tôi còn biết chàng và nàng chụp ảnh bằng máy ảnh hiệu gì. Nhất là một tấm ảnh chàng đứng thẳng người cười, còn nàng nép một bên vai nũng nịu kia. Tôi sẽ đề dành đến ngày cưới của nàng để làm quà tặng tân lang.

Văn như ngồi chồm lên một chút :

— Có thật không, chị không nên « đặt » chuyện. Giữa tôi và anh Ngọc không dấu nhau điều gì cả.

Tiếng « đặt » của Văn làm Kim thay như bị xúc phạm, nhưng câu sau cùng của anh đã làm Kim kịp nghĩ : « Có lẽ Văn không ngờ là Ngọc lại kẽ hết với mình. »

Những lời của Thuận nói hôm nào như còn vang lại bên Kim :

— Em còn nhớ rõ cô nàng đen den đầy chí, hôm anh Ngọc hẹn đến căn nhà thuê riêng cho tụi em, anh có giới thiệu, cô nàng có mời cả em đi chụp ảnh nhưng em không thích.

Kỏi Thuận còn kẽ rõ :

— Cô nàng mặc robe, tốt

buông dài.

Thì rất đúng với tấm ảnh Ngọc
đầu thật kỹ vào quyền sách mà
vô tình Kim tìm thấy. Kim xem
việc Ngọc đi chơi với bạn gái là
một điều thường. Nhưng Kim chỉ
ghét có mỗi chuyện sao. Ngọc
không đưa thẳng Lài về nhà giới
thiệu với Kim rồi xin phép đưa
Lài đi chơi để phải hẹn hò bắt
chánh.

— Tại anh không biết việc
anh. Ngọc hẹn với cô ta đến căn
phố thuê riêng cho mấy người em
ở, tại anh chưa rõ việc anh Ngọc
còn đưa cô ta đến...

— Giữa đàn bà với nhau chỉ
nên thương hại họ. Chỉ... nên đặt
vấn đề là lỗi có phải tại người đàn
ông không. Hay nếu không có
những hạng đàn bà như thế thì
làm gì người đàn ông làm lỗi (?).

Kim xua tay:

— Cám ơn anh, tôi không
thích anh gọi chúng như thế. Tôi
không ghét họ đâu chỉ hơi ghê
ghê một chút vì tôi nghĩ rằng
giữa người con gái vì tiền...

— Vì tiền thì...

— Khoan, tôi chưa nói rõ.
Giữa người con gái vì tiền và
người con gái vì chút hư danh
cũng chẳng khác gì nhau.

Cho nên dù hiền dâng họ cũng
không kè gỉ mắt mát.

Đến đây thì Văn uống vội ly
rượu ngọt đứng lên xin phép ra
về. Lúc ra đến cửa Kim còn
nghe thoáng Văn lầm bầm một
câu ngoại ngữ...

— Kim nghĩ gì mà cười một
mình vậy?

— Cám ơn anh đã đề ý đến
từng hành động của em, em đang
nghĩ đến chuyện sáng mai này.

Mắt Ngọc buồn buồn trông
chàng thật tội nghiệp. Nhưng
Kim cảm thấy như có điều gì kém
tinh khiết ở chàng làm Kim không
thể thân hơn được.

Kim cố tưởng tượng đến
những kỷ niệm thật cảm động
giữa hai người, đề có thể bị sự
xúc động làm Kim cảm thấy yêu
Ngọc lại như xưa. Nhưng sự
tưởng tượng chỉ làm trí óc Kim
thêm mệt mè. Nàng khẽ lắc đầu
trên nóc mắt đề mặc cho những
ý nghĩ kỳ lạ kia theo đuôi.



Con đường từ Bưu - điện về
nhà chiều nay sao bỗng nhộn
nhịp lạ thường. Kim chọn lối đi
vắng nhất bước một mình, đề

cuối ngày

* TRẦN-MINH-PHÚ

Ngồi đây không biết ngóng trông ai
Phố nhỏ âm-u trời cuối ngày
Tiếng hát lén non còn vọng đó
Xa vời trông loáng-thoảng mưa bay

Ai quay chiều gió rùng cây nghiêng
Nhurb thăm không gian lạnh mây miền
Trở bước lòng xao giờ biến động
Nửa hoài đô-tai, nửa cao-nghuyên

Từ mang thân trẽ vào lao-lý
Vinh nhục cầm như một ván bài
Sống chết cho người danh-nghĩa hảo
Đêm năm không dám dám nhắc tưống-lai

Và tình yêu đó cũng mây giăng
Chút nghĩa còn đây mây vô-vàng
Gọi nét cười ai xa biến-biệt
Ngửa bàn tay đón giọt mưa băng

Rồi một mai đời cũ đổi thay
Tôi làm sao níu được chim bay
Nửa đời thời có làm chi đó
Ngày một ngày hai ngày tiếp ngày

Từng phen bèo-bọt thân trại mất
Sương muối chùm lên mộng trước lờ
Biết gọi tên ai mà tưởng nhớ
Gọi tên mình, thương mình chờ-vợ

Gió rủ nhau về nơi đây khóc
Còn chỉ thành phố nhỏ bờ-thờ
Đau linh hồn nao về hờ-vui
Néo lá đường quen loi





khi
người yêu
trở lại

* HOÀNG-THẮNG

Rồi một sáng trời Xuân về rực rỡ,
Nắng hanh vàng dịu dàng dưới vòm cây,
Bướm lượn tung tăng trên thảm cỏ dày,
Ông hút nhụy từng bông hồng nhung thắm.
Trên búp lá xanh, lùi lo say đắm,
Chim chóc chuyền cành, âu yếm đó đây.
Lơ lửng chuyền mình từng chiếc thuyền mây.
Đua theo gió, phiêu lưu phương trời lạ.
Tôi nhận cánh thư, lòng xôn xao quá,
Nhìn mực màu xanh vờn nét đàn bà,
Ôi nét chữ của muôn nghìn kỷ niệm,
Giận hờn nhau nên xa như trời biển,
Nay bỗng gần qua nét mực màu xanh.
Vẫn lời xưa ngọt xót tiếng Em, Anh,
Ôi quá khứ, ngày nào xưa trở lại
Em mướt như nhung lời người em gái :
« Xin đừng quên, con chim nhỏ của anh yêu,
Em vẫn thương, vẫn nhớ tới anh nhiều.
Em gửi tới tặng anh hình « con nhỏ ».
Đề anh nhìn và xin đừng quên « nó » !...
*

Mây như ngừng trôi, gió bỗng soay chiều,
Cánh bướm ngừng bay, chim ngán giọng hót,
Trong tim tôi, máu bỗng sôi như đốt,
Em hối ! Tình Nương, nhung nhớ thêm nhiều.

VÕ NGHĨA

Ngọc muốn nắm lấy tay Kim
đưa lên môi hôn nhẹ :

— Anh không ngờ có diễm
phúc được em yêu đến thế ! Anh
tin hận đã làm em khổ sở vì một
phút dù không ý thức.

Kim vội đưa tay che miệng
Ngọc :

— Anh càng nói em lại càng
thấy em có lỗi với anh. Anh có
biết tại sao em lại nói với Văn
trước mặt anh và em có ý nghĩ
rời bỏ anh không ?

Ngọc hiền lành lắc đầu.

Kim e dè hỏi :

— Có bao giờ anh đổi xử khâ
si tuyệt đối với một người nào
khác ngoài em ra không ?

— Đổi xử khâ ái tuyệt đối là
thế nào em ? Từ xưa đến nay
chưa bao giờ anh yêu chiều ai
như đã yêu chiều em. Tại họ tìm
đến với anh, trong khi em cuốn
hút tâm hồn anh ngay từ khi vừa
mới gặp.

Kim tàn ngần dừng lại nhìn
Ngọc bằng cái nhìn buồn :

— Em hỏi điều này lẽ ra thì
không nên hỏi, nếu không bằng
lòng xin anh tha lỗi cho em ?

Ngọc khẽ gật :

— Em cứ hỏi, không bao giờ
anh nỡ giận em đâu ?

Kim ngần ngại :

— Có bao giờ anh đã có em
rồi, lại còn say mê theo đuổi một
người đàn bà khác mà họ dung
dung rồi khuyên bảo anh trở lại
không...

Ngọc nồng nàn ngắt lời :

— Bảo say mê thì hơi quá
đáng, nên nói là dùa có lẽ đúng
hơn Kim ạ !

Kim như không để ý đến câu
Ngọc đáp, say mê nói tiếp câu
nói còn bỏ dở :

— Với em, sự bị thương hại
là một điều sỉ nhục. Một là em
thắng. Hai là em dè anh được tự
do lựa chọn. Chứ không thể dè
bị ai tội nghiệp khuyên nhủ anh
trở lại.

Ngọc tự nãy giờ vẫn im lặng,
chăm chú nghe Kim nói bỗng kêu
lên thẳng thốt :

— Nếu thế thì xin lỗi Kim.
Anh bắt buộc phải dùng ngôn
ngữ thông thường, nếu thế thì
không phải Kim ghen vì yêu anh
đâu mà Kim tự ái đến dể sợ.

VÔ NGHĨA.

Cá anh không nói chuyện về
Vân thì... Thế Kim không yêu
các con sao?

Câu Ngọc hỏi làm Kim chợt
nhớ đến điều ao ước của chị
Hương.. Chị Hương đã từng kề
với Kim cứ vào đêm 30 Tết mẹ
thường hỏi mấy chị em vào đúng
giao thừa:

— Sang năm mới các con có
điều gì ao ước?

Lập tức mấy chị em đồng nói:

— Chúng con chỉ muốn được
gọi một tiếng «ba» đầy trùm mến
mà thôi.

Rồi mấy mẹ con ôm nhau rưng
rưng nước mắt...

Ngọc nhìn Kim im lặng, băn
khoăn:

— Sao Kim lại nghĩ ngọt gi
aura thế?

Kim lắc đầu bối rối:

— Không, em đang nghĩ đến
tiếng con tập nói lần đầu tiên.

Buổi chiều tháng giêng bỗng
dung mưa. Từng làn gió buốt
lạnh như còn mang thời tiết mùa
đông thổi tạt về làm Kim thấy
rét. Ngọc cởi áo ngoài mặc cho
Kim âu yếm:

— Anh xin được suốt đời ở
mái bên em để thương yêu che
chở. Từ nay em có hứa với anh
là không còn ý nghĩ xa lìa trẻ con
ấy nhé, nghe em. Luôn luôn em là
người duy nhất mà anh yêu quý.
Còn những người con gái kia chỉ
là những cành hoa dại ưa phô
bày hương sắc, và các anh như
những cánh bướm thích bay lượn
nhỏn nhỏ, chỉ chịu cùi đầu khuất
phục trước những đóa hoa e ấp
nở trong khu vườn cấm.

Kim nhìn những sợi tơ mưa
giăng mắc súng sướng nèp vào bên
Ngọc. Tự nhiên buổi chiều như
tỏa đầy ánh sáng và hương thơm
ngát...



● MẸ CON

— Con lại đánh lộn với thằng Lù nữa. Rồi đây má lại phải
mua cho con bộ quần áo mới nữa, thấy chưa?

— Má đừng lo! Con chắc là má thằng Lù rồi đây phải mua
một thằng Lù mới lận.



● NGUYỄN NHẬT

văn - chương Pháp. Điều đó
không ai phủ nhận được.

Cũng như về hình - thức bề
ngoài, người « An-Nam » cũ
thế hệ mới đã cắt bỏ mỏ tóc dài
và cái búi tóc cò-truyền để thay
vào đó một cái đầu mới « cap
carré » hoặc chải tóc rẽ « trois
quarts », và bỏ chiếc áo dài thay thế
bằng bộ y-phục Tây-phương, văn
chương và tư-tưởng của lớp người
mới cũng bắt đầu từ bỏ mỏ tóc dài
lê thê và chiếc áo dài luộm-thuộm.
Đó đã trở thành một thông lệ
mới, dĩ nhiên, của thời đại mới.
Những câu văn xuôi rườm rà cò-
kinh của các cụ Nhà-Nho và
những bài thơ nặng nề, dày cò-
tích Tàu, niềm luâ khát-khe, đều
đã đào thải dần dần theo luật

tiến triển tự-nhiên của tư-tưởng và văn-nghệ.

Trong lúc Thơ Mới Việt-Nam ra đời, thoát được khuôn-khổ cũ, nhưng vẫn còn mò-mẫm trong các cuộc thí nghiệm của mỗi nhà-thơ, thì thơ Bạch-Nga xuất hiện với mục đích rõ rệt là tạo cho thơ mới một nguyên-tắc cụ-thể-về hình-thức: dùng cú-pháp của văn-Tây qui-chế của thơ Tây và dung-hòa với tinh-thần dân-tộc, để diễn-dát ý-tưởng mới. Khác với André Chénier trong thơ Pháp đầu thế kỷ XIX, thơ Bạch Nga chủ chương:

« Sur des penseurs nouveaux,
faisons des vers nouveaux »

Bài « Gởi một thi-sĩ của Nước tôi », đăng trong một tuần báo văn-nghệ Hà-nội năm 1936, làm sáng tỏ chủ-trương cải cách ấy, Trương-Tửu quen lối dùng chữ táo-bạo, đã gọi Bạch-nга là « trường Thơ Cách-mạng », có nghĩa là cách-mạng-hóa thơ cõi-diền Việt-nam.

Nói một cách cụ-thể hơn, đứng trước ba thi-thể thơ cõi-diền Việt-Nam ảnh-hưởng trực-tiếp và sâu-dậm của Thơ cõi-diền Trung-quốc: Đường-luật (bát-cú,

ngũ-ngôn, tứ-tuyệt), Song-thất-lục-bát, và Ca-trù, (không kè lục-bát được coi như là thuần-túy dân-tộc), Thơ-Mới ra đời từ 1932 chỉ mới là một thí-nghiệm sơ-khởi chưa có hình-thức xác định rõ-ràng.

Công-chúng đã công-nhận Thơ Mới, nhưng muốn tìm hiểu luật Thơ-Mới như thế nào, thì các nhà-thơ không trả lời được. Những người quen làm Thơ Đường, hoặc song-thất-lục-bát, lục-bát, muốn chuyển hướng qua « Thơ-Mới » không biết làm cách nào. Lớp bạn trẻ yêu Thơ, ái-nghại và chán-nản trước niêm-luật ràng buộc của thơ cõi-diền, thích làm « Thơ-Mới », nhưng còn thắc-mắc, do-dự, vì không biết theo tiêu-chuẩn nào. Một độc-giả yêu thơ có viết thư hỏi Lưu-trọng-Lư: « Tôi muốn làm một bài Thơ Mới, nhưng không biết làm cách nào, theo luật nào, xin ông chỉ rõ giùm... », Lưu-trọng-Lư trả lời: « Cứ làm bừa đi, rồi thành ra thơ gì cũng được. Đừng giống như thơ cũ, bỏ niêm-luật thơ cũ, tức là thơ mới ».

Một thi-sĩ mới ra đời, ký-bút-hiệu Thao Thao, (không biết tên thật là gì), có xuất-bản một tập

thơ, nhan-dẽ là « Trên bờ suối », toàn là thơ 8-chữ, với một bài tựa-quá quyết rằng Thơ Mới là thơ 8-chữ, và tương-lai của Thi-ca Việt-nam sẽ ở trong loại thơ 8-chữ. Thao Thao là một nhà-thơ có tài, nhưng rất tiếc làng-thơ Hà-nội không ai để ý đến, và tập Thơ của Thao Thao bị chìm trong yên-lặng và quên-lắng.

« Trường-thơ Bạch-nга » xuất hiện năm 1934 trong « Tập-thơ đầu » muôn « cách-mạng » (1) Thơ cõi-diền Việt-Nam bằng một chủ-trương Thơ Mới có quy-luat rõ-ràng, nhưng rất khoáng-đat, rộng-rãi, chứ không gò-bó chặt hép.

Mộng-Sơn, một nữ thi-sĩ 18 tuổi, là người đầu tiên hăng-hái đón nhận thơ Bạch-nга, và Trương-Tửu, nhà-phê-bình văn-học, là người khám-phì nguyên-tắc và quy-luat của Thơ Bạch-nга. Một số-nhà Thơ nhất là Phạm-huy-Thông, trong các thi-tập xuất-bản trong thời kỳ đó, đã áp-dụng nguyên-tắc của thi-thức Bạch-nга, và mấy năm kế-tiếp, Xuân-Diệm, Chế-lan-Viên, Lưu-trọng-Lư cũng áp-dụng nguyên-tắc Bạch-nга trong các thi-phẩm của họ. Nhưng Thế-Lữ, nhà-thơ nổi danh đương-thời của

bắc Phong-Hoa, bắt-dầu công-kích-thơ Bạch-nга kịch-liệt, và khai-mào một nguồn dù-luận công-kích-thơ Bạch-Nga.

Trương-Tửu diễn-thuyết về « Thơ Bạch-nга » tại Hội-quán Khai-Trí-Tiến-Đức năm 1936, để trả lời Thế-Lữ và dù-luận của những người dà-kích.

Nhưng trên thực-tế, nguyên-tắc do Trương-Thơ Bạch-nга đề-xướng, vẫn được số đông Thi-sĩ áp-dụng như một sự-kien-dĩ-nhiên, một biến-chuyen lịch-sử không-tránh được. Thơ Bạch-nга đã thành một phong-trào đương-nhiên, mặc-dầu những kẻ làm-theo các thi-thể Bạch-nга không-công-khai tuyên-bố, và những kẻ ngoan-cố-tiếp-tục công-kích Bạch-nга vẫn không nói được những lý-do, vì sao công-kích. Một lý-do duy-nhat mà họ thường nêu-ra, là Thơ Bạch-nга « táo-bạo quá », « theo-thơ Tây-quá », nhưng trong tất cả các văn-thơ Việt-nam của thế-kỷ 1932 — 1940, có văn-thơ nào là không-theo-hình-thức của thi-Tây-phương? Và, « Thơ Tự-do » bỏ-văn, bỏ-diệu, xuất-hiện từ 1945, lại còn táo-bạo và « theo

(1) Danh-từ của Trương-Tửu

thơ Tây phương » gấp trăm nghìn lần thơ Bạch nga nữa.

Tuấn theo rõ sát tình hình tiến triển của Văn Thơ Việt Nam từ 1932, có một điều thắc mắc mà chàng không hiểu được. Là chính những kẻ khởi xướng dư luận công kích thơ Bạch nga, vẫn không phủ nhận vai trò của Bạch nga trong lịch sử văn học Việt Nam của Cận kim thời đại, và vẫn công nhận những bài thơ hay nhất của trường thơ Bạch nga, loại 2 chữ, 7 chữ, và 8 chữ.

Nói tóm quát, Thi văn Việt Nam từ 1932 đến 1940 được phát triển mạnh mẽ và dưới một hình thức lẳng mạn giống như thế kỷ XIX của Pháp ở nhiều phương diện. Các báo văn-nghệ thường mở những mục dịch thơ Pháp, đặc biệt những bài thơ của các thi sĩ lảng mạn thế kỷ XIX. Bài *Le Lac* của Lamartine được các giới văn-nghệ đua nhau dịch ra thành thơ lục bát, tứ tuyệt liên-ngâm, thơ mới, v.v... và đăng khắp các báo Hà Nội, Huế, Saigon.

Một vài thi-sĩ, như Xuân-Diệu, lấy nguyên cả những câu thơ lảng mạn Pháp, dịch ra Việt ngữ làm thành thơ của mình. Đoàn-Phú Tú dịch hẳn những bản kịch của

Jules Renard, Sacha Guitry, Courtelin... thành những bản kịch hoàn toàn của ông, xuất-bản nhan đề « *Những bức thư tình* », không đề xuất-xứ, không nói phiên dịch của ai cả.

Nhà văn Roland Dorgelès, ở Paris sang du-lịch « An-Nam », có viết một tác-phẩm nhan đề « *Sur la route mandarine* » (trên đường cái quan). Các giới trí-thức Việt-nam thời bấy giờ đều có đọc quyền ấy, mà văn chương rất lảng mạn, bóng bẩy, hấp dẫn và cùng. Nơi trang đầu, tác giả có ghi một câu vòn vẹn 5 chữ :

« Partir, c'est mourir un peu »
(Đi, là chết trong lòng một ít)

Nhà Thơ Xuân-Diệu chụp ngay câu đó, đổi chữ « Đi », ra chữ « Yêu », làm thành câu thơ của mình, không có một chút nhả-ý lấy dấu ngoặc gói-ghém ý-nghĩ đẹp kia trả về cho tác-giả của nó. (1).

(còn nữa)
N.V.

(1) Đáng lẽ, theo lương-tâm văn-nghệ, Xuân-Diệu phải chép câu thơ với dấu ngoặc như sau đây :

Yêu, « là chết trong lòng một tí » để chứng tỏ rằng « *c'est mourir un peu* » không phải là của ông.

HỒI CHUÔNG SÁM HỐI

DA-THỦY
Nguyễn-văn-Kinh

MÃI đến hôm nay,
con mồi nghỉ đến mẹ,
người đã mang tình
biền bao la cho cát nguồn dâng

PHÒ THÔNG — 167

nước mắt. Nát cà tước trê vàng son trong vùng hoang dại. Cồn hoang chừ thôi mò mồi. Gió lạnh nhiều gói kiếp khò đau. Tình yêu cuồng nhiệt trong suối đời thác loạn. Chứng tích tim đơn giờ thôi lở-lai, con mồi có dịp dè suy tư quay về phương từ-mẫu.

Kiếp lang du trê hòn con tàu.
Trên đường về sa-mạc có gì là kỷ-niệm trắng trong ?

Và nhịp cầu quá khứ : con tim lẩn vè nèo cũ đường đời.

Đau xua cồn đớ, những tượng thần già-tạo của con. Suốt giòng đời tội lỗi, mang thể xác hoang gầy chấp cánh thiêu thân bay tìm vùng lửa yêu đương, dè hoài bão tiêu tan trong sương gió. Con đam mê trong nhiều đêm mơ mộng. Nào hình ảnh của Mai, Tuyết, Phán, Lan, dè được những gì ngoài vết máu tim !!!

Mẹ ơi !

Lúc ấy con vẫn gọi tên chúng
trong tuyệt vọng dây lên, nguồn

HỒI CHUỒNG

thương cảm trào dâng gác lạnh.
Nghe đau nhiều trong gió quạnh
biu. Chớ có bao giờ, Mẹ ơi !
chớ có bao giờ con thăm thì
tiếng «Mẹ» của con ! Dù chỉ một
tiếng thăm thì thoáng qua hơi
hở ! *

Cho đến hơn một chiều hoảng
vắng. Néo tâm linh lảng dẩn trong
hồi chuồng chiêu mộ của đoàn
tăng lữ chùa làng. Con lặng lẽ
đến nghĩa trang mong tìm vết
tích một hình ảnh thân yêu của
đảng thân sanh. Trời ơi ! Đầu
bóng mẹ hiền thuở ấy của con ?
Ba thước đất đỏ, một lớp cỏ xanh
sắp úa tàn, và chiếc mộ bia đều
hiu phơi bày ly biệt ! ..

Chiều đông phủ xuống. Gió
lạnh dẩy lên. Từng cánh hoa bông
giấy tím màu tả rơi rụng cài
lên mặt đất cô liêu, từng nấm mồ
hoang lạnh.

Con biết rõ quá rồi. Mẹ ơi !
Đã hơn 12 năm hình ảnh Mẹ đã
chôn vào quên lãng.

Đau thương đồ dài mái tóc.
Bát chot, hai giòng lệ nóng chảy
dài xuống đôi má hộp khô gầy.

Con ôm đầu gục xuống chiếc mộ
bia tê tái. Lệ mặn nức nở thăm
vào sương gió.

Ký-ức mẹ hiền bóng hiện lên
trong tiềm thức với đường nét đau
thương trên giường bệnh. Phải !
Bụi thời gian làm sao vùi lấp
hình bóng mẹ cố dùng sức mọn
hơi tàn van xin tha thứ chết, lúc đó
con nhìn mẹ bằng cặp mắt của loài
động vật lạnh lùng khoác áo ra
đi. Đêm ấy con say vùi bên cạnh
rượu ngon gái đẹp, và mẹ âm
thầm từ bỏ trần gian mà con chỉ
kịp nhìn người lần cuối.

Trời ơi ! Sao gương mặt mẹ
hiền từ đến thế ! Con làm sao quên
được cặp mắt thăm đeo nhìn con
trùi mến trong tha thứ dịu lành !
Mẹ ơi ! Sao mẹ không hờn giận
dứa con bất hiếu ?

Trong niềm hối hận ngập tràn,
con nức nở gào to : «Mẹ bất diệt
của con ! Mẹ thiêng liêng của
con ! ... cho tiếng lòng nghiến nát
không gian àm đạm.

Nhưng than ơi ! Chia ly là
một thế kỷ bất tận, vạn cõi sâu
trong mùa đông buốt giá. Giờ
con mới hiểu ý nghĩa lạnh lùng
của sự ly biệt nghìn năm.

Con đứng dậy thất thểu ra về.
Bóng tối phủ màu đen lạnh dài
xuyên thiết lò. Con tàu lặng lẽ
rời ga nhỏ ra đi, hàng dài bánh

HỒI CHUỒNG

xe nghiên xuống đường sắt và
nghiến nát tim con.

Trong bước đi đơn độc trên
mặt đường tro sỏi đá trường đình,
con vẫn thấy mẹ cận kề bên con.
Cô đơn già không còn nữa. Con
đẹp đẽ những tượng thần già tạo
đè kính cần lồng bóng mẹ hiền
ngự giữa tâm linh.

Mẹ ơi ! Giờ con đã tìm thấy



KHI THẾ CHIẾN THỨ III BÙNG NỔ

Một ký giả tới phỏng vấn một nhà bác học danh tiếng, xin
cho biết ý kiến về những khi giới sẽ được hai phe Cộng-sản và
Dân-chủ sử dụng một khi thế chiến III bùng nổ.

Nhà bác học nọ điểm nhẹn trả lời :

— Quả thật tôi không biết nỗi điều đó, nhưng tốt có thể dự
 đoán thì họ sẽ dùng đá ném nhau trong trận thế chiến III

* DANH NGÔN

Muốn lấy vợ ta hãy lấy mày cô xấu xí, vô duyên. Vì họ
mới biết yêu. Người đẹp chỉ yêu ta khi được ta yêu thôi.
(Académie de l'Humour).



thành phố

Nằm im với phố thị này
Bàn tay quờ quạng báu tượng lai luân

Nghe ru giấc ngủ thiên đàng
Tỉnh chưa cõi mộng trăng giang phố đèn

Đỉnh cao chót vót năm nào
Vui vầy trắng với trời sao sáng ngon
Tỉnh chưa em ngủ giấc dài ?
Thân sa cát bụi hình hài tro xương
Thôi về xuân đến phố phường
Cành thu trái rụng, sa trường bóng đèn

đến

Lắng nghe nhạc ngựa gần xa
Thành xưa đồ bồng giang hà chày xuôi
Bước chân dấu rõ muôn đời
Về đây vui với cảnh người năm xưa

Nguyễn-Ussong

NHÀ CÁCH MẠNG
BỊ GIAM KÍN TRONG

TÒA ĐẠI-SÚ

(tiếp theo P.T. Luân 165)

TÂN-PHONG

SUỐT đêm Tôn-Văn không ngủ được. Chàng sinh-viên cách-mạng Tàu bị giam kín trong phòng tòa Đại-sú Trung-Hoa ở Luân-Đôn chỉ nghĩ cách thoát ly ra khỏi ngục thất này. Nếu cần, chàng sẽ mua chuộc mấy người lính gác.

Sáng hôm ấy, người đầu tiên đến thăm chàng trong ngục, chính là một trong đám ba người đã bắt cóc chàng sáng hôm qua ngoài đường phố. Hắn tự xưng tên là Tang, và nói là làm thư ký văn phòng Đại-sú. Hắn bảo :

— Ngô đến nói chuyện với nị với tư cách là bạn. Tại sao nị không nhận thật rằng nị là Tôn-Văn ? Nị có chối cũng chẳng ích gì kia mà ! Dù sao, sớm hay muộn nị cũng sẽ được đưa về Trung-Quốc, nơi quê hương ai mà không biết tên biết mặt nị !

Chàng sinh-viên trả lời :

— Chừng nào về xứ sê-hay, nhưng hiện giờ tôi vẫn đang ở trên đất Anh-quốc, nghĩa là ở một nước tự do. Cố nhiên các ông có thể thủ tiêu tôi ngay trong tòa Đại-sú này, nhưng các ông

phải biết rằng các ông không thể ếm-nhem được một vụ giết người phi-pháp như thế. Trước sau rồi dư luận Anh-quốc cũng sẽ biết.

— À, nì ngây thơ quá ! Ngô dã bảo cho nì biết rằng nay mai người ta sẽ đưa nì về Trung Quốc mà !

— Đưa tôi về Trung quốc với lý do gì ? Bị ghép vào « tội ác chính trị », tôi có quyền được hưởng sự che chở tị nạn của luật pháp nước Anh chứ !

Một nụ cười khinh-bỉ, mỉa mai, lộ trên miệng tên thư ký tòa Đại sứ:

— Bộ nì tưởng rằng chúng tôi sẽ đe cho nì xin tị nạn ở nước Anh ? Chúng tôi sẽ chích thuốc mê cho nì à, rồi chúng tôi sẽ chở nì đến Hải cảng Southampton, nơi đây sẽ có sẵn chiếc tàu buôn để chở nì đi à. Nhưng trước khi tàu về đến Hồng-kông, sẽ có một tuần-dương-hạm của Chính-phủ Trung Quốc chặn chiếc tàu kia ngoài biển đe bắt nì, và đưa nì về Quảng đông. Nơi đây người ta sẽ xử án nì và sẽ chặt đầu nì à.

Chàng sinh viên Tôn Văn điểm nhiên trả lời :

— Chương trình hành động của các ông coi bộ liều lĩnh lắm

đấy nhé ! Ai bảo rằng tôi sẽ không tìm cách báo tin cho Cảnh sát nước Anh biết trước đe họ chậm đứng hành vi dã man của các ông ?

Tên thư ký Tang của Tòa Đại sứ cười xòa. Hắn bảo cho Tôn Văn biết rằng chàng bị canh gác cẩn mật lắm, và chàng không có cách nào liên lạc được với bất cứ ai ở ngoài.

— Trên chiếc tàu chở tôi về Trung Quốc, bộ tôi không liên lạc được với thủy thủ sao ? Bộ không một người thủy thủ nào trông thấy tôi bị bắt giam phi pháp ở trên tàu ấy sao ?

— Ha ! Ha ! Chúng tôi đã sắp đặt kỹ lưỡng lắm à. Chủ chiếc tàu buôn đó là một người bạn thân của ông Halliday, cố vấn Tòa Đại sứ. Người ta chỉ lo buôn bán, bảo vệ quyền lợi của họ, ai hơi đâu xia vào việc chính trị của chúng tôi. Ha ! ha ! Tôn Văn ơi, sao chú mày làm cách mạng mà còn ngây thơ quá vậy a ?

Thật ra Tôn-Văn đâu phải ngây thơ như hắn tưởng. Chàng nói chuyện như thể chính là đe tìm hiểu số phận của chàng. Tên thư ký Tòa Đại sứ Trung-Hoa mới là ngây thơ, cho nên hắn mới vỗ

tình tiết lộ hết cho Tôn Văn biết chương trình hành động của Tòa Đại sứ đối với chàng sinh viên cách mạng.

Nhưng biết chương trình hành động của kẻ thù là một việc, còn tìm cách liên lạc với bên ngoài lại là một việc khác. Tôn-Văn mua chuộc bọn lính gác không xong, bèn viết lời kêu cứu trên những mảnh giấy đẽ vứt ra song cửa sổ phía sau, nhưng không được kết quả. Gió thổi những mảnh giấy ấy rơi trên các mái nhà và các ống xối. Chàng viết trên mảnh giấy khác, quấn trong một cái đinh, đẽ vứt xuống đường phố. Chàng làm ba lần như thế, lần thứ nhất giấy rớt trong đống rác ở góc vườn hàng xóm, lần thứ nhì trên nóc một nhà khác, lần thứ ba đúng xuống đường nhưng lại ngay trước cổng sau của tòa Đại sứ, bị người gác cổng lượm được. Hôm sau mấy người làm công trong tòa Đại sứ đem ván lên đóng bít cửa sổ. Thế là bây giờ phòng giam của Tôn-Văn trở nên tối mù tối mịt.

Tôn-Văn là người theo đạo Thiên-Chúa. Ở trong phòng tối chàng không làm gì khác hơn là lầm bầm cầu nguyện Chúa,

cầu nguyện đức Mẹ Maria cứu chàng thoát khỏi ngục thất này. Bỗng chàng này ra một ý-nghĩ : chàng hãy thử nói chuyện với người công-nhân Anh, người này tên là Edward Cole, làm công cho tòa Đại-sứ Trung-Hoa, phụ-trách đem cơm nước cho chàng ngày hai buổi, và mỗi sáng đến quét dọn phòng giam của chàng, Cole làm công việc như một cái máy, không hề mở miệng nói với chàng một tiếng, không hỏi chàng một câu, và làm như không đẽ ý đến sự có mặt của chàng trong phòng giam.

Một buổi sáng, chàng sinh viên Trung-Hoa đánh liều hỏi Edward Cole :

— Thưa ông, ông có thể giúp tôi được không ?

Lần đầu tiên, người đầy tờ Anh được gọi bằng « ông », rất lấy làm ngạc nhiên. Vì, bấy giờ là năm 1896, cuối thế kỷ XIX, ở Anh-quốc không có ai gọi kẻ đầy tờ bằng « ông ». Vì tiếng xưng hô bắt thường đó, người đầy tờ Anh đứng nhì trân-trân chàng thanh niên Trung-Hoa, rồi khẽ hỏi :

— Ông là ai ? Và ông muốn gì ?
Tôn Văn vội vàng đáp :
— Tôi là một kẻ tị nạn chính trị. Tôi đến nước Anh đe xin

chính phủ Anh quốc che chở cho tôi. Tôi cũng là người có đạo Thiên Chúa như ông. Chính tại vì tôi theo đạo Thiên Chúa nên hoàng đế Trung Quốc thù ghét tôi và muốn giết tôi. Tôi là người sáng lập ra một đảng chính trị mà mục đích là lật đổ triều đình Trung quốc hiện tại, để lập ra một quốc gia tự do như nước Anh. Tôi bị chính phủ Trung quốc truy nã, cho nên tôi trốn sang Luân-dôn để sống tự do. Tôi mới đến nước Anh mấy hôm nay, không hoạt động gì cả không làm hại ai cả. Tôi bị những gián điệp của Tòa Đại sứ này lập mưu bắt cóc tôi, và giam tôi trong phòng kín này từ mấy hôm nay. Ông là người Anh, công dân một nước tự do. Ông phải cứu tôi...

Người đầy tớ Anh Edward Cole vừa quét phòng vừa khẽ trả lời :

— Ông là người ngoại-quốc. Tôi không muốn biết gì về việc chính trị của người ngoại quốc. Tôi chỉ là kẻ đầy tớ, làm công cho Tòa đại sứ Trung Hoa, tôi chẳng biết gì hơn.

Chàng sinh viên Tôn-Văn tha thiết khẩn cầu :

— Đây không còn là vấn đề

chính trị, mà là vấn đề nhân đạo. Thủ ông, đây là vấn đề một sống một chết. Người ta sẽ dùng những thủ đoạn dã man để thủ tiêu tôi, nếu ông không cứu tôi. Ông cứu tôi bằng cách đến tố cáo với cảnh sát Anh sự tôi bị bắt giam phi pháp trong tòa Đại sứ này. Tôi tin chắc rằng ông không nỡ để tôi bị quản thúc tàn bạo thủ tiêu.

Edward Cole trả lời :

— Tôi là kẻ làm công trung thành với chủ. Tôi không muốn can thiệp vào việc làm của chủ tôi.

Tôn-Văn mim cười :

— Bọn phản một người có đạo Thiên Chúa như ông không quan trọng hơn lòng trung thành của ông đối với chủ ông hay sao?

Edward Cole vừa làm xong công việc dọn dẹp, liền đi ra, không trả lời. Y khóa chặt cửa phòng như mọi khi.

Đêm ấy, Tôn-Văn không ngủ được. Chàng suy nghĩ mãi : Những lời cầu khẩn thiết tha của chàng có làm động lòng người đầy tớ Anh không? Có thuyết phục được hắn không? Hay là hắn lại đi mét hết cho chủ hắn là Đại sứ Trung quốc nghe?

Tưa hôm sau, Edward Cole bưng mâm cơm vào đặt trên bàn của tù nhân như thường lệ. Nét mặt hắn phớt tinh như mọi lần. Tôi, hắn đem vào một thùng than để lò sưởi, và cũng ngâm cầm như hến. Nhưng hắn đưa ngón tay chỉ thùng than, rồi đi ra, khóa chặt cửa phòng.

Tù nhân moi thùng than ra xem. Tân dưới đáy thùng chàng thấy một miếng giấy. Chàng lấy ra đọc :

« Tôi không muốn dính líu với Cảnh sát, Edward Cole viết. Nhưng tôi sẵn sàng mang giúp một bức thư của ông đến một người bạn của ông. Ông đừng ngồi bàn viết thư vì lính gác hay dorm vào lỗ khóa để tình xem ông làm gì. Ông nằm trên giường viết thì không ai trông thấy ».

Tôn-Văn nằm xuống giường, quay mặt vào tường viết thư. Với một khúc bút chì ông còn giữ được trong túi áo, và một tấm danh thiếp, ông viết chữ nhỏ lí tí như sau đây :

« Kính gửi bác sĩ James Cantle, 46 Devonshire Street, London. Xin ông coi chừng giúp về số phận của anh cầm giấy này. Anh ấy nghèo lắm và có thể mất việc làm vì sự giúp đỡ tôi. Tôi bị bắt cóc

sáng chủ nhật. Hiện tôi bị giam trong phòng kín ở Tòa Đại sứ Trung quốc. Người ta sẽ lén đưa tôi xuống một chiếc tàu buôn, chờ tôi về xứ đê xử tử tôi. Tôi van xin ông cứu tôi ngay ».

Thông điệp không được trao đến Bác-sĩ Cantle đúng nguyên văn như trên. Edward Cole là người rất thận trọng. Anh đợi chiều thứ bảy được nghỉ, về nhà viết lại bức thư khác, rồi bao một kẽ thắn tin đem đến Bác-sĩ James Cantle. Thư như sau đây :

« 17 tháng October, 1896.

Thưa ông,

Một người bạn thân của ông hiện bị giam trong tòa Đại-sứ Trung-Hoa từ chủ-nhật trước. Người ấy sẽ bị đưa lên về Trung-Hoa để xử tử. Số phận anh ta rất đáng thương nếu không cứu anh, anh sẽ bị đưa đi qua Tàu và mất tích. Tôi không dám ký thư này. Nhưng đây là sự thật. Ông nên tin lời tôi. Ông nên vận động ngay từ bây giờ để cứu anh ta, nếu không, sẽ tiếc. Tên người ấy là Tôn-Trung-Sơn. » (1)

(còn nữa)

(1) Tsoung Yen Sen, Tôn-Trung-Sơn, là biệt hiệu của Tôn-Văn.

ĐƯA NGƯỜI

● TỔNG-MINH-PHUNG

Tôi đưa người qua sông
Chù nghe buốt trong lòng
Công viên nào mở ngõ
Công viên nào bi thương
Đàn chim én bay về xây lô
Bàn tay nào chuyền hơi ấm bàn tay
Néo đường nào đi đến tương lai
Bây giờ, bây giờ là quá khứ
Tôi lặng nhìn kỷ-niệm chưa phai
Sóng triều dâng tôi còn đứng lại
Trong một lần và mãi mãi xa nhau
Ngày xưa em thường bảo
Trọn cuộc đời yêu tôi
Chúng mình ghi siết chặt
Trao nhau nụ hôn môi
Bây giờ tôi đưa người sang sông
Rung rưng nước mắt lạnh linh hồn
Trả em tất cả nguôn hy vọng
Trả cả đời tôi em biết không?
Tôi van Thượng-đế
Hãy cho tôi giấc ngủ yên
Đừng bao giờ dậy cả
Đừng bao giờ nuối tiếc chuỗi ngày thơ.

cay cúc

● MẶC-TƯỞNG

tặng Maria chà
Le Malentendu

Nhân gian đã bỏ đi rồi
còn đây ngăn ấy nỗi đòi khắt khe
linh hồn nửa mảnh thắt se
vòng oan nghiệt dựng bốn bề biệt phân
thời gian không đủ minh trấn
thành tan hoang đổ xuống giòng trời luôn
tim già bỗng nhịp đau thương
lòng sông gớm ghiết con đường mẹ theo
ngõ xưa triều sóng nghẹn ngào
chợt nhìn tội lỗi ngược chào kiêu căng
bề dâu xô đẩy cơ trán
quỳ xin thương để một lần thương con.



buồn chiều

* TUYẾT ĐÀO

(Qui-Nhon)

Chiều lên môi mệt dǎng đầy
Hồn còn muốn ngủ bùn lầy thời gian
Tình đầu như nắng dần tan
Khép đời tăm tối vào trang hoc trà.



thuốc phiện là gì? sao người ta ghiền nó ?

• * DIỆU HUYỀN

Minh Đìn

3 giờ sáng, Bà Tú còn nghe bên nhà ông hàng-xóm có tiếng ro ro... kéo đều-đều rồi im lặng. 10 phút sau lại v�n tiếng ro ro... ấy. Cứ như thế, cách khoảng 5 hay 10 phút, tiếng ro-ro... liên tục mãi cho đến sáng.

— Tiếng gì thế, bà Minh? Bà Tú khẽ hỏi ông Tú.

Ông Tú còn thức, ngồi làm thơ nơi bàn:

— Em chưa ngủ à?

— Em cứ nghe vầng vầng tiếng đó từ chập tối đến giờ, em sợ quá, ngủ không được. Phải tiếng ma, không Minh?

Chỉ có Bà Tú chưa bao giờ thấy người ta hút thuốc phiện, mới hỏi như thế. Và tính hay sợ ma, hể nghe tiếng gì lạ lạ, là cứ tưởng tiếng ma.

Ông Tú túm-tím cười:

— Tiếng hát của nàng Tiên Nâu đấy. Bên nhà hàng xóm, có một à tên là Phù-Dung tiên nữ, đẹp kinh khủng em không biết sao?

— Em đâu có đề ý đến chuyện hàng xóm. Tui mình mới dọn về ở đây chưa đầy nửa tháng, em có ngó qua nhà họ bao giờ đâu. Sao Minh biết nhà người ta có con gái đẹp như Tiên?

Ông Tú cười xòa, bỏ bút xuống, chạy đến giường ôm bà Tú:

— Em tui ngây thơ quá! Anh đâu có nói nhà hàng xóm có cô con gái đẹp! Anh nói bêа đó có Phù-Dung Tiên Nữ...

— Phù-Dung tiên nữ là ai?

— Người ta cũng gọi là Nàng Tiên Nâu.

— Nàng Tiên Nâu là ai? Sao Minh biết bêа đó có nàng tiên mặc áo màu nâu? Minh cứ nói thật cho em nghe đi, Minh đừng có bí mật với em chứ.

Bên hàng xóm, người ta giữ bí mật thì có, chứ việc gì anh phải bí mật! Chứ em không biết các sách báo thường gọi Thuốc-phiện là Phù-Dung Tiên-Nữ, hay là Nàng Tiên Nâu hay sao?

— Em có đọc, nhưng em đâu có đề ý. Sao gọi là Nàng Tiên Nâu?

Đó là dịch theo tiếng Pháp, « la Fée Brune », vì thuốc phiện có màu nâu. Còn Phù-Dung là theo chữ Tàu gọi cây thuốc phiện là phù-dung, (Le pavot), cái nhựa của nó gọi là Nha-phiến (Opium).

— Sao gọi cây Phù-dung là nàng Tiên?

— Vì những người ghiền thuốc phiện quá quyết rằng hút thuốc phiện vào thì tâm thần khoan-khoái, thè xác nhẹ nhàng, giống như các vị «tiên ông» vậy. Hút thuốc phiện, họ thấy dê mê như «đi mây về gió», và căn phòng vắng-vé, ánh sáng lờ mờ, mà họ nằm bên cạnh bàn đèn là một «động-tiên» nơi đây đêm ngày quên hết sự đời, họ chỉ biết húi say sưa với Phù-Dung Tiên nử.

— Mà có thật như vậy sao Minh? May người ghiền thuốc phiện đều thành Tiên hết sao?

— Trong đời anh chỉ có một lần anh hút thuốc phiện, đó là lần Lư-tông-Lư ép anh «hút thử một điếu cò biết mùi». Vừa kéo xong một hơi, anh nằm lăn ra ván như muỗi xiu luôn, rồi vài ba phút sau anh nôn ra hết những gì đã ăn vào bụng. «Đi mây về gió» đâu anh không thấy, chỉ thấy mồ hôi chảy ướt đầm cả mình mẩy, đôi mắt nẩy dom-dom, đầu óc quay cuồng, và người ta phải đồ nước đường cho anh uống. Mai gần một giờ sau anh mới tỉnh dậy, và từ đó anh sợ luôn thuốc phiện cho tới bây giờ!

— Thế sao người ta lại ghiền nó? Nó có gì quyến rũ mà một

số rất đông người say-mê nó dù vậy, đến đổi hết tiền hết của, bỏ bê vợ con, hao mòn sức khỏe, môi thâm, vai gù, mặt mày tiêu túy, thân hình còn da bọc xương? Biết bao người đã mắc phải nó rồi, dù muốn dứt bỏ cũng hết sức khó khăn, phần nhiều không bả được, là tại sao? Cây nha-phiến nó như thế nào, mà có ma-lực vô cùng mãnh liệt nguy-hại cho thân thể con người đến như thế vậy?

— Đúng ra thì phù dung là một loại cây có ích, và người ta đã biết dùng nó từ lâu đời trong việc chế ra các loại dầu làm bánh, làm xà-bông. 2000 năm trước Chúa Giê-su, người ở các xứ Cận Đông, Ấn-Độ, Tàu, Ai-Cập, Ý, Thụy-Sĩ, Pháp, đã trồng cây phù dung để lấy dầu và ăn trái. Cây nó mập, cao từ 1 thước đến 1 thước rưỡi, lá màu xanh đục, viền lá có khía, hoa bự màu trắng hoặc màu hồng. Trái của nó giống hình một cái bầu nhỏ, có một núm ở trên, và chứa toàn bộ, những hột lì-lí như hột mè. Mỗi trái chứa từ 25.000 đến 30.000 hột. Khi trái chín, thì những hột đó rớt ra do những lỗ nứt dưới cái núm. Chính những hột đó được người thời xưa dùng

làm bánh, ăn thơm và béo. Ngày nay nhiều hiệu bánh lớn ở Tây-phương hấy còn dùng hột trái. Phù-dung dễ cho già vị vào các thứ bánh ngọt.

Hột nó chứa từ 40 đến 60 phần trăm dầu. Người ta dùng máy ép lấy dầu này bằng hai cách. Nếu ép lạnh thì thành ra một loại dầu ăn rất thơm, màu trắng, người Tây-phương gọi là huile d'oeillette. Ép nóng thì thành loại dầu màu đỏ bầm, huile rose, vị chát và mùi giống như huile de lin. Dầu này dùng chế các màu, làm véc-ni (dầu son), làm xà-bông. Xác dầu trộn với cám cho heo ăn rất bồ.

Đó là nói về công dụng hữu ích của trái Phù-dung.

Nhưng công-dụng có lợi-ích thì ít, và ít người biết đến, còn nguy-hại của nó thì quá nhiều, đến nỗi tạo thành một tai-nạn khủng-khiếp cho hàng triệu triệu người tiên quả. Đất từ chục thế kỷ Đó là nha-hến, gọi thông thường là thuốc phiện.

— Thuốc phiện là lấy cái lá của nó nấu ra thành nhựa hay sao?

— Không phải thế. Khi trái của nó chín, nó thành màu vàng

rồi khô, thì cây phù-dung có một thứ nhựa trắng đục như màu sữa. Người ta chỉ khẽ cào trên da cây là nhựa đó chảy ra. Tiếp xúc với không-khí, nhựa đóng lại và biến thành màu nâu. Một quyền sách Tàu, viết hồi Thế kỷ XVI, không ghi tên tác-giả, có bày cách lấy nhựa phù-dung rất thận trọng như sau đây :

- Khi trái phù-dung đang khô, cái núm sắp nứt ra, thì lấy con dao khẽ cắt dưới cái núm đó. Một giọt nhựa rỉ ra, phải lấy ngón tay vét nó, nhỏ vào một cái vỏ hến (ngao). Vài giờ sau nó lại rỉ ra một giọt nhựa nữa, và cứ như thế ta lấy nhựa mãi đến chừng nào nó cạn hẳn. Đè một đóm nhụa cô-dọng lại, ta làm thành viên tiòn. » Đó là cách lấy nhựa nha-phiến theo xưa, và đó là loại nha-phiến nguyên chất. Ngày nay sự chế-tạo nha-phiến đã thành ra một kỹ-nghệ, có nhiên người ta khai-thác cây phù-dung đến triệt-đè, và dùng một vài chất hóa-học để sản xuất nha-phiến với số lượng kỹ-nghệ trong đó chỉ còn từ 60 đến 70% nguyên-chất mà thôi.

Thời kỳ Pháp-thuộc, người

Pháp bán thuốc phiện công-khai cho dân Việt-Nam. Họ có thiết lập một «công quán thuốc phiện» (Régie d' Opium, viết tắt : R.O.), và họ khuyến khích người Việt-Nam hút nha-phiến để tăng giá quý thuộc địa của họ. Các báo cách mạng chống Pháp luôn luôn công kích dữ dội chánh sách đầu độc dân-tộc Việt-Nam bằng rượu trắng (công quán rượu, Régie d' Alcool, R.A.) và thuốc phiện. Vài tờ báo Việt ở Saigon, viết bằng Pháp-ngữ, thường đem hai chữ R.A. và R.O. ra đè ché-riều. R.A. họ đổi lại là République Annamite (Cộng-Hòa An-Nam), và R.O. là République Ombragée (Cộng-Hòa bị Bóng-cây-cho-lắp).

— Nghĩa là sao, hả Minh ?

— Nghĩa là hai chữ R.A(rượu) và R.O. (thuốc phiện). là hai món thù của dân-tộc, cần phải được xóa bỏ để xây dựng một nước Cộng-Hòa An-Nam mặc dầu còn bị dưới bóng của Cộng-Hòa Pháp.

Người ta còn nhớ sau khi nhà thơ Tân-Đà Nguyễn-khắc-Hiếu qua đời, bà quâ-phụ của thi-sĩ sống trong cảnh nghèo khổ, không được ai giúp đỡ. Nhà văn Nguyễn Tiến-Lăng, em vợ của thi-sĩ, và một công-chúc cao-cấp của Hành-chánh

thuộc địa, có xin đặc ân cho bà được cấp với những điều kiện dễ-dãi, một môn bài R.A và R.O, để làm phương tiện sinh hoạt.

— Minh ơi, họ đồn rằng các nhà văn nhà thơ đều ghiền thuốc phiện, có đúng không, Minh ?

— Đúng một phần nào thôi. Những Văn-sĩ Thi-sĩ nhập tịch vào « Làng Bếp »...

— Làng Bếp là làng gì ?

— Những người nghiên thuọc phiện cứ năm bảy cả ngày bén bành bèn, nên người ta gọi thế... Anh nói : những Văn-sĩ nhập tịch vào làng Bếp thích nói khôi hài rằng họ nhò có khói thuốc phiện mới tìm được « yên-sĩ-phi-lý thuần ».

— Nghĩa là sao ?

— Yên-sĩ-phi-lý-thuần là chữ Tàu, phiên âm do chữ Anh Inspiration, nghĩa là cảm hứng.

— Có hút thuốc phiện mới có cảm hứng viết văn sao ?

— Đúng cho những người hút. Anh thì anh không tin như vậy.

— Minh ơi, té ra người Việt-Nam mới hút thuốc phiện từ hồi có Pháp cai trị sao ?

— Không. Người Pháp khuyến khích dân ta hút nha-phiến, cho hút công-khai, vì họ thấy đó là một nguồn lợi lớn. Trước khi người Pháp qua, người Việt-Nam cũng hút thuốc phiện do các nhà buôn Tàu cung-cấp, nhưng lén-lút, và chỉ số ít thôi. Nhà Vua không cấm thuốc phiện, nhưng luân-lý xã-hội « An-Nam » khinh-khi dân nghiện, coi nha-phiến là một trong tứ đồ-tường, một tai-họa làm suy-sụp nhà cửa, mất phần-giá con người.

— Họ biết như vậy sao họ còn hút, hả Minh ?

— Khốn nỗi, nha-phiến quyến rũ người ta tại vì nó chứa nhiều chất y-dược hiệu-nghiệm rất mạnh. Theo phân-tách, nó chứa đến 23 chất alcaloides, mà mạnh nhất là morphine làm êm dịu được các chứng đau trong thân thể, codéine làm cho bớt những cơn ho, laudanine trừ được nhiều chứng đau bụng. Thuốc phiện là một trong số những môn thuốc có hiệu nghiệm nhất của y khoa, cho nên đã có một câu châm-ngôn trứ danh bằng la-tinh về vai-trò của nha-phiến trong Y-khoa : *nolem esse medicus sine opio!* Có điều nguy-hại, là những alcaloides của nha-phiến đều có tính-chất thuốc-độc, trong y-khoa gọi là toxicomanogènes. Dùng nó thường xuyên, hoặc quá một mức độ nào đó, nó sẽ truyền độc trong máu, nó làm tê-liệt các bộ phận của cơ-thân.

Trong Lịch-sử Á-Đông, thuốc phiện cũng đã gây ra một cuộc chiến-tranh dữ-dội giữa nước Tàu và nước Anh. Động-cơ của chiến-tranh này là Trung-Hoa cấm nhập-cảng nha-phiến (năm 1839) mà nước Anh thì đòi Trung-Hoa phải để cho họ được tự-do nhập cảng, và tự-do bán nha-phiến cho dân Trung-Hoa. Chiến-tranh bùng nổ, và năm 1848 người Anh thắng lợi, chiếm Hồng-Kông, buộc Triều-định Mân Thanh phải ký hòa-ước nhường hòn Hương-Cảng cho họ. Thế là vì thuốc phiện, người Tàu mất Hương-Cảng, cách nay 118 năm ! Người Anh chiếm lấy chủ quyền Hương-Cảng rồi, nhưng « Chiến-tranh Nha-phiến » còn tái diễn năm 1856, kéo dài đến 1860, lần này có cả Pháp và Hoa kỳ tham-dự bên cạnh Anh. Dĩ-nhiên là Tàu bại trận, và thuốc phiện Tây phương sản xuất từ các

thuộc-dịa Anh, Pháp, Mỹ, tha-hồ nhập cảng vào đất Tàu. Thuốc phiện Tàu bị cạnh tranh gắt gao, bị phá giá, và thuốc phiện Tây-phương tràn ngập thị trường Đế-quốc của Con Trời, và hàng triệu con-trời bị Phù-Dung Tiên-nữ đầu độc tai bời. Nhưng, trước tai họa kinh khủng đó, năm 1925 « Hội Vạn-Quốc » — Société des Nations tức Liên Hiệp Quốc ngày nay — nhóm tại Genève, tổ chức các Hội nghị thuốc phiện, và thiết lập những Hiệp-dịnh quốc tế có mục đích « kiềm soát » các loại độc-dược như thuốc phiện. Hiện nay « Tổ chức Y-tế Thế giới » của Liên Hiệp Quốc được trao phó trách nhiệm « kiềm soát » ấy. Nhưng dĩ nhiên, kết quả là con số không ! Ngay như ở Lào, Cao Miên, Việt Nam, đã có nghi định của các chính phủ địa phương « cấm » dân chúng hút thuốc phiện, nhưng thuốc phiện vẫn bán khắp đầu đường xó chợ, và người hút thuốc phiện vẫn lở khổ khắp các ngõ hẻm, đường mòn, các bin đinh, lâu dài, biệt thự.

Khôi hài nhất là chính phủ Ngô-dinh Diệm cấm hút thuốc phiện gắt gao hơn bao giờ hết mà người nghiện thuốc phiện

nặng hơn ai hết, nắn hút ung-dung trong Dinh Tổng-thống, lại chính là Ngô-dinh-Nhu.

— Người Pháp, họ đầu độc dân ta bằng thuốc phiện, vậy dân họ có bị đầu-dộc không, hả Minh ?

— Cũng có, nhưng chỉ số rất ít hút lén lút thôi. Trong giới văn-nghệ sĩ của họ, những người có ở lâu bên Việt-Nam, Trung-Hoa, Nhật-Bản, cũng bị nhiễm bệnh ghiền vây, như Claude Farrère, Pierre Loti, Albert de Pourourville, v.v...


Tiếng ro-ro bên hàng xóm vẫn tiếp tục giữa im lặng của đêm khuya. Bà Tú cười :

— Hèn chi đêm nào em cũng nghe tiếng đó mà em cứ tưởng là tiếng Ma, em không dám hỏi Minh... Em sợ quá, co chun, nắm một mình, trùm mền kínmit...

— Thuốc-phiện cũng là một loại ma dây. Nó nhập vào người nào, là phá cho người đó chết mới thôi.

Bà Tú ôm chặt lấy ông Tú, kéo mền trùm kín cả hai người.

— Thôi, Minh đừng nói chuyện đó nữa, em sợ lắm.

• DIỆU-HUYỀN

Huyền Trần Công chúa

và hai châu
Ô, Lý

(tiếp theo trang 9)

Vẫn hay Chế-Mân cắt cõi đất của quốc gia để làm thỏa lòng tình ái, là một cử chỉ liều lĩnh, làm tồn thương danh dự Chiêm-thành, đáng để cho dân Chiêm thành ta oán. Nhưng Huyền Trần Công Chúa phải rời gót son cung cẩm, phai màu nhan sắc ở nơi xứ lạ bơ-vơ, cái duyên tình ấy cũng làm cho dân chúng Thăng-Lòng thắc mắc bàn tán, tiếc thương vô kể. Người ta có dịp nhắc đến tình phụ tử (vua Cha già con lấy chồng xa) tình xứ sở, lòng kiêu hãnh về dòng giống của một quốc gia đang thời kỳ cường thịnh, và Công chúa chịu dấn bước « quy Chiêm », tất cả những nhịp điệu ấy trở nên thành một lời thồn-thức, một hơi thở tiếc mến nàng Công chúa mà người ta chịu mến, dành cho nàng một chỗ, một góc trong trái tim bé nhỏ của người thời bấy giờ.

Ta hãy nghe câu ca dao truyền tụng :

« Tiếc thay cây que giữa rừng
« Để cho thằng Mán, thằng Mường nó leo ». »

Và sau này khi Công Chúa được Trần-khắc-Chung đón về, lênh đênh mãi ngoài biển một thời gian quá lâu khiến người ta nghi ngờ và nhớ tiếc.

«Tiếc thay hột gạo tám soan,
•Thôi nỗi đồng điếu lại chan canh cờ»

hoặc

«Tiếc thay hột gạo trắng ngắn,
•Đã vo nước đục lại vẫn lửa rơm».

Có câu chân thật ngô nghê :

«Con Vua lấy thằng bán than
•Nó đưa lên ngàn cảng phải đi theo».

Có người tưởng nhớ đến lúc Công-Chúa than thở khi
tới đèo Hải-Vân, nghe thấy tiếng chim kêu gành đá mà buồn:

«Chiều chiều gió thổi Hải-Vân,
•Chim kêu gành đá gầm thân em buồn».

Trong tập «Việt Nam phong sử» có chép nhiều ca dao
tiền hệ đến câu chuyện Huyền Trân Công-Chúa trên đây.

Người đời sau, nhân cảm thông nỗi buồn vô hạn của
Công-Chúa, mới đặt ra những điệu hát, câu hò để nhắc
nhở đến một trang sử ly-kỳ cho các thế hệ mai sau :

NƯỚC NON NGÀN DẶM

(Điệu Nam-Bình)

Nước non ngàn dặm ra đà.
Cái tình chi?
Mượn màu son phấn.
Đền nợ Ô, Ly.
Xót thay vè,
Đương độ xuân thì,
Độ xuân thì,
Số lao đao hay là nợ duyên gì?

Má hồng da tuyêt,
Cũng liều như hoa tàn, trắng khuyết,
Vàng lộn theo chì,
Khúc ly ca, sao còn mường tượng nghe gì?
Thấy chim hồng nhạn bay đi,
Tình lai láng,
Hương dương hoa quỳ,
Đặt một lời Mân-quán:
Như chuyện mà như nguyện,
Đặng vài phần,
Vì lợi cho dân,
Tình đem lại mà cẩn,
Đắng cay muôn phần.

Và, một bài khác điệu Nam-Ai, mà rất nhiều người
để súc tản thường:

HUYỀN-TRÂN CÔNG-CHÚA

(Điệu Nam-Ai)

Ngoảnh lại cổ quốc, ngập ngừng gót ngọc,
Mây phủ kín trời thường, ngõ ngàng bâng khuâng.
Hoá đang độ thanh xuân, dập vùi, cát nạn muôn dân.
Không sánh đặng Chiêu Quán, cho trọn đạo thần quân thần,
Vé chỉ một đáo yêu kiều diễm lệ,
Vàng thau, ôi lẵn lộn, xét phật hồ hang,
Gầm thân bê bàng, kiếp hồng nhan,
Duyên nợ dở dang, ôi phụ hoàng!
Vi nghĩa giao bang, hiếu trung đổi dang.
Thân ngọc vàng, đem vùi cát bụi
Cho rảnh nợ Ô, Ly, ngậm ngùi kè ở người đì,
Con nước lửa phò nguy, nát thân sá già.

* LÊ-TRÂNG-KIỀU

Đón xem kỳ sau : Gốc tích Thành-Lời ở Huế.

THU DA LỮ HOÀI

● VÔ-DANH

Trong Phâ-Thông số 162, chúng tôi có đăng bài dịch «Thu da lữ hoài» của Thái-Bach. Đó là bài dịch mới nhất.

Nay đề rộng đường tham khảo, và thiề theo ý kiến của một số độc giả, chúng tôi xin lục đăng thêm bản dịch cũ này, đã có từ ngõi thế kỷ nay, nhưng chưa rõ ai là tác giả.

PHÒ-THÔNG

Đêm thu lặng, bóng trời thấp
thoảng.
Cách rèm thưa chuốt chén kim
bôi.
Thiên thời nhân sự tương thõi,
Kiếp chiêm bao dẽ mẩy hối
người ta?
Người dõi cảnh xem hoa trăng lở,
Cảnh trêu người ngôn gió rung
cây.

Nỗi niềm ai biết chẳng ai?
Cùng ai trăng gió đêm này với
thu?
Thơ nhã ái bốn câu buông vặng,
Rượu lý bôi ba chén làm khuây,
Trước đèn trong chốn thư trai,
Chạnh lòng đắt khách nhớ người
đời xưa.
Ngoài Hương-thủy tiếng ngữ
vắng vắng,

THU DA LỮ HOÀI

Thuyền từ đâu chèo thẳng bên
giang?
Lờ mờ đêm nguyệt trời sương,
Thuyền ai tưởng khách non Hán
lại không.
Khúc giang thủy nhớ Ông Đại-Đỗ
Buộc con thuyền làng cũ bơ vơ.
Hứng thu dẽ tém bài thơ,
Xui người đắt khách ngần ngại
tình làng.

Xưa ta đi, liễu đang xanh thế,
Chim Hoàng-oanh mới kè ba câu
Băng nay cúc đã hoa thâu,
Liễu kia righth cũng âu sầu vì ve.
Xưa ta đi đào khoe tiểu kiềm,
Ngọn đồng phong mới đầm ba
hang.

Băng nay lan đã trời sương,
Đào non nghĩ cũng vồ vàng vì
thu.
Làm chi vậy buồn rầu đắt khách?
Ngày quán đồng mượn thích làm
khuây.
Có đêm nương bóng hồi tây,
Tiếng sương khóc lả, hồi may

gọi trùng.
Làm chi vậy lạnh lung quán lữ?
Năm sương yên hết nửa đi rồi.
Có đêm ngồi nhẫn thư trai,
Gió lay bến trúc, nguyệt cài trên
lương.
Nào có phải như chàng ném bút,
Vì vua mà đăng mác cho cam?

Luống đem thân thể cát lầm,
Thấy, ngõi hờ mặt nghe, nằm
thẹn tai.

Nào có phải như ai vâng hịch,
Vì thân mà xa cách cho xong?
Bỗng không khách đà bình bồng,
Trông mây lại nhớ, xem bông lai
buồn.

Ngày nay đứng trông miền biển
rộng,

Một lá buồm thẳng đóng về cõi.
Lòng quẽ đâu đã cuồn cuồn,
Phút theo buồm vượt mấy ngàn
sóng khơi.

Ngày mai đứng trông nơi non
thẳm,
Một làn mây sớm ngầm trên
không.

Lòng quẽ đâu đã bồng bồng,
Phút theo mây kéo mấy trùng
non xa.

Trông tin nhận biết là đâu ta?
Tâm tình này ai tả cho nên?

Đêm chùa Diệu-Đế chuông rền,
Trống vang cửa biển, súng rền
thành vàng...

Sông quẩn quại ruột càng quẩn
quại,
Cánh dù hiu hèm lại đùi hiu.

Lờ du ơi chẳng tiêu diều?
Tiếng chèo trong xóm, tiếng
chèo ngoại sông!

Than đắt khách nào cùng tâm
sự,

THU DẠ LŨ HOÀI

Thương người quê tình tự bấy giờ.

Đêm khuya cơn tớ cơn mờ,
Cảm tình che quạt, luống thửa
bóng trăng.

Năm canh những mơ màng trên
gối,

Mảnh tình này biết nói cùng ai?
Thương thay, đêm vắng không
người,

Ngủ thời bướm báo, mộng thời
gà kêu,

Hoặc có lúc bóng chiều trong
khôn,

Bước xuống thăm lại bước lên
lầu.

Phút nghe con én kêu sầu,
Lược râu tóc chải, gương râu
mặt soi,

Hoặc có lúc đưa thoi đêm tối,
Gọi con tị vừa tối điềm đăng

Chợt nghe tiếng nhạn khơi
chỗng,

Máy lơi chan đạp, thoi ngừng
tay đưa.

Thương thay có đêm chờ nửa gối
Đêm gần qua chẳng thấy lú vè

Gác thoi ra đứng bên hè,
Tai nghe tiếng rẽ rẽ rẽ khóc

sương,
Trong chẳng thấy chán chường
than thở.

Đoái phòng khuê muôn trở gót
giây,

Gà ai eo ói hối tây ?

Gầm lình dựa ghế liền tay khau
đèn.

Thương thay có ngày nhìn sâu
khô;

Ngày gần tàn chẳng gặp thu
sang,

Xuống thăm ra đứng bên dàn,
Mây sầu lá liễu hàng hàng khóc
ve

Trong chẳng thấy lại về đứng
đợi,

Đoái cầm hiền toan gọi ngón
đàn,

Bướm đậu trâu cợt bình lèn,
Buồn tình mang dép ra vườn
hái hoa.

Rầy hân bảo trời đã mát mè,
Lương nhân ta có lẽ gần về,

Biết đâu đường thế nghiêu khé,
Đãm ngàn hờ để đi về cho nắng?

Rầy hân nốt mình chừng lâu ở,
Ôm chấn mèn hoặc đã có người,

Phong lưu lánh đã quen rồi,
Phồn hoa lịch sự lại mùi Tràng

Nếu chẳng thế băng hoàng chí
mai,

Hết xuân rồi lại hạ sang thu ?
Lầu hồng cung cầm ấy ru ?

Anh hùng lại với trượng phu
ai từ ?

Như thế ấy bây giờ ai biết ?
Trong yên ba khôn siết dạ sầu,

Há còn trai trẻ chí đâu,

THU DẠ LŨ HOÀI

Phong lưu thói cũ, giang hồ lỗi
xưa.

Canh du lơ câu thơ thòn thức,
Bóng hương quan trước mặt
mơ màng.

Non sông khách hối biết chặng ?
Văn tình thì nhớ, nhưng đường
thì khơi,

Tuy rằng nói đã người tần lão,
Trên tần đường trong đạo tề gia.
Rau khe nước suối cũng là,

Mình xa nào biết ở nhà làm sao ?
Duy biết trẻ đứa nào đứa nấy,
Trong gia đình đều hây yên vui

Lúc đi trè mới hay cười,
Tóc răng nay đã ra người lớn
khôn.

Và thằng cháu trời thương cũng
khá,

Tuổi năm nay chừng đã trưởng
thành.

Phúc nhà mừng trộm cho anh,
Năm nay biết đã học hành
cùng ai ?

Ban đèn sách một hai tri thức,
Mùi chi lan súc nức một nhà.

Từ phen cắt chén quan hè,
Vị thành lúc ấy rời mà Dương
quán.

Sau chẳng biết ngoài miền Bắc
động,

Hai anh ta có chóng hồi hương ?
Than ôi đồng bệnh cùng thương,
Một Tần lại một Tiêu tương một
trời.

Đến bao giờ cùng ngồi kề chuyện ?
Kề hương tình cho đến khách
trúi.

Mà nay nào nguyệt nào phong,
Nào thơ nào rượu biết cùng ai
hay ?

Sầu ly biệt tuôn đầy hai mắt,
Bóng hương quan xa khuất dặm
ngan.

Rượu rồi ngồi dựa lan can,
Chiêm bao tình giấc đêm tàn về
thu..





GLUCOCÉ
TÉVÉTÉ

KẸO SINH TỐ

CHỐNG MỆT-MỎI THỂ XÁC VÀ TRÍ ÓC
NGỪA NHIỄM-DỘC VI-TRÙNG

CÓ BAN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY VÀ TIỆM TRƯỜNG

SÁCH BÁO MỚI

* Trăng sầu tập truyện ngắn của Lê-nghuyên-Thủy, do nhà xuất bản Tâm Hồn gửi tặng. Dày 130 trang, gồm 7 truyện, trình bày trang nhã, giá bán 45đ.

* Mùa lỵ loạn thơ của Xuân-Sơn.

Do tác-giả xuất bản và gửi tặng. Sách dày 82 trang, 30 bài thơ. Giá 42đ.

* Triết lý cuộc cách mạng của Gamal Abdel Nasser, do Trần-Thủy dịch. Sinh-viên tự-do xuất bản. Một cuốn sách rất có ích cho những ai muốn tìm hiểu nước Ai Cập hiện nay, và chủ trương của nhà lãnh đạo Nasser trong cuộc cách mạng cứu nước. Sách in đẹp. Giá bán 45đ.

* Đợi nắng thơ của Chiều-Thiên-Thương.

Tác giả xuất bản và gửi tặng. In Ronéo. Không đền giá bán.

* Vài ý nghĩ của Giáo Mưu của ông Vũ-Ngô-Mưu.

* Tò te của ông Viên-Hàm. Hai quyển sách này đều do nhóm Thiện Chí xuất bản. Giá 30đ, và 40đ.

* Thi tuyển vào Đệ thất

* Thi trắc nghiệm như thế nào ? hai quyển này đều do ông Bùi-văn-Bảo biên-soạn, dành riêng cho học sinh lớp nhất và thí sinh thi vào Đệ thất. Sống Mới phát hành và gửi tặng.

* Dân tộc Chàm lược sử của hai ông Dehamme và Dorohiem biên khảo. Sách in trên giấy trắng. Nhiều tài liệu có giá trị, cần cho những nhà sưu khảo về dân tộc Chàm. Bản đặc biệt không đền giá.

* Tập san Sứ-Địa.

Do một nhóm Giáo-sư và sinh-viên Đại-học sư-pham Sài-gòn chủ-trương. Số 1 sẽ ra mắt vào hạ tuần tháng 2-1966.

Chủ-nhiệm: Ô. Nguyễn-Nhã. Tòa soạn 221 Cộng-Hòa — Sài-gòn. Xin thành thật chúc bạn đồng nghiệp thành công tốt đẹp.

* Đọng bóng chiều thơ của Quách-Tấn. Bìa do họa sĩ Vinh-An trình bày và ấn-loát rất đẹp. Tác-giả xuất-bản. Bản đặc biệt không đền giá bán.

* An lạc

Tập san Xuân của chùa Quán-thế-Âm ấn hành. Chủ-bút: Đại-Đức Thích-Thông-Bửu, 60, Nguyễn-Huệ, Phú-Nhuận. Nhiều bài có giá trị.

Nhà hàng ĐẠI - LA - THIỀN

Điện thoại số 26.893

31-33 Đường Lân-Ông CHỢ LỚN

- Đặt-bié特 các món ăn Tiều
- Sạch-sẽ, vệ-sinh và ngon miệng
- Bếp khéo, bồi giỏi và lẽ phép
- Có máy điều hòa không-khi

Ở lầu 3 lộ-biên có không-khi thiên-nhiên
trong một khung cảnh huy hoàng diễm-ảo

MỘT KIẾP PHÙ DU

● TÍN-KHANH

- Một kiếp sống ngắn ngủi nhưng dồi dào tình ái.
- Một bí mật của tạo hóa mà khoa-học chưa khám phá hết.

MỘI con vật trên thế gian đều sống cuộc đời thực tế. Chúng biết thỏa mãn mọi nhu cầu của thiên tính và cũng như người, mặc dù không ngờ đến, cũng tiến đến mục đích cuối cùng của mọi cuộc sống: Sự sinh sôi.

Hai con mèo theo nhau, ngoan đีc tai cá kóm, tiếng hát con họa mi không có cái gì là thơ mộng

như nhiều nhà văn giàu tưởng tượng đã nói ra. Con hổ con tập bắt mồi, không phải là một trò nghịch ngợm mà chính là dề dào luyện cho mình một nghề tương lai: giết những con khác để ăn thịt. Chim hót, ta tưởng đâu là bản nhạc đón bình minh hay giúp người qua khỏi cơn phiền muộn — nhưng không, phần đông bọn chúng dùng tiếng hót để « tuyên bố » cho kẻ khác biết phần « lãnh thổ » chúng hiện đang làm chủ.

MỘT KIẾP

Sanh ra dề rồi chết

Trong đám ấy, kẻ đáng thương nhất là chàng Bướm. Một cuộc đời ngắn ngủi phủ phàng ! Đa số không sống quá vài ba ngày... Và sống, nào có ăn uống gì cao lương mỹ vị cho cam, và lại chàng cũng không thiết ăn nữa. Ngày còn nằm trong kén, chàng bướm đã chuẩn bị sẵn một sức lực dề khi phá kén ra chào đời, chàng có thể nhởn nhơ bay lượn dưới ánh dương hay dưới bóng trăng thanh, vui chơi với cảnh vật hữu tình mà không cần ăn. Trong khoảnh khoắc sinh ra dề rồi chết ấy, chàng chỉ cắn nhấm đôi hột sương đọng trên lá hay chút mật trên nụ hoa. Như thế cũng không phải béo bở gì cho thân thể nhưng dè bù dắp lại số lượng nước trong người dã khô lèn trong thời gian chàng còn sống.

Thế rồi, trong chuyến du ngoạn cảnh vật nên thơ, chàng gặp được bạn lòng. Cuộc tình duyên kết thúc sau một lần ái ân nồng thắm — chỉ một lần thôi — dề rồi chia ly; chàng ngã gục xuống thảm xanh, từ giã cuộc đời vì kiệt sức, nàng mang « bầu tâm sự » buồn tủi ra đi, tìm nơi vắng vẻ ký thác « bầy con » vô phước rồi

cùng chết theo chàng cho trọng nghĩa.

Yêu nhau đến thế là cùng

Nếu nói si tình, không ai sì tình bằng chàng bướm :

Thương nhau ba bốn nút cùng trèo
Thập bát giang cung lối, thập
nhị đèo cũng qua.

Thương đến mức ấy quả thế gian hi hửu, và nếu có, thì họe chàng chỉ có bướm.

Có một giống bướm gọi « Phalène », có bộ phận « theo rời người yêu » vô cùng tình vi. Trên đầu Phalène có đôi vòi cong và xù lông như lông chim đà điểu... Nhờ đó « ăng-tên » ấy mà bướm ta biết được người yêu ở cách xa mình hàng mấy cây số. Nàng bướm tỏa ra một hương trình đặc biệt, và hương ấy có lẽ là ngào ngạt lắm, nên chàng ta băng đồng, vượt núi đến cùng nàng. Không những thế, cơ quan khứu giác lại càng tinh tế hơn, giúp cho đôi ăng-tên có thể thu nhận hương vị bạn lòng từ đầu đến cuối một thành phố lớn, nghĩa là hàng chục cây số. Hương

vì ấy là thứ gì, nhiều nhà tự-nhiên-học đã diễn đầu mà vẫn không tìm ra. Tại sao từ con bướm cái phát ra, nó có thể chuyền đi xuyên qua hàng mấy cây số khỏi không khí trong đó còn pha mùi của dầu mỡ, khói hơi của kỹ nghệ mà vẫn giữ được mùi vị để tác động vào chàng bướm da tinh? Và họ đã quả quyết cho đó là một mùi thơm. Đề thí nghiệm, người ta nhốt bướm cái vào một lồng gương rất kín, hương vị ấy không tỏa đi được. Ngược lại nhốt trong lồng có lưỡi sắt thì trong giây lái, bướm duec từ đâu bay tới cả bầy, tranh nhau người đẹp, thậm chí có con đậu ngay trên vật gì mà trước đây một lát người đẹp đã từng ngồi, để được hưởng chút hương thừa.

Loài bướm cũng như đa số côn trùng khác, thuộc loại biến hình, và xuất thân từ con sâu (nhộng)... Qua mỗi giai đoạn, thân hình đổi khác, đối với ta không lạ. Nếu đi sâu vào, Bướm lại có đôi diềm khác. Trong cái vỏ ngoài kín đáo, con sâu tượng hình rồi lớn dần, và nhờ một thứ kích thích tố, thân con sâu hóa dần thành con bướm.

Cái vỏ ấy bằng giác tố (chitine) rất bền, không hư, thối, biến dần dần thành vỏ cứng của bướm. Có nhiều côn trùng ngày còn là thân con sâu thường nhả ra một thứ tơ bao quanh nó.

Một sự ngẫu nhiên

Sách vở xưa kể lại năm 2.697 trước, Thiên chúa giáng sinh, Hoàng Hậu Siling-Shi ở Trung quốc một hôm ngự chơi vườn Thượng uyên, tình cờ gặp được một kén tằm. Thấy tơ vàng lóng lánh, đều đặn xinh, đẹp lại bền, bà nghĩ cách quay ra tơ và dệt ra thành lụa... Bà đã khai sinh một phát minh vĩ đại cho nhân loại vậy.

Trong ba ngàn năm, người Trung-quốc khai thác kỹ nghệ mới này và nắm hẳn độc quyền sản xuất tơ lụa. « Hàng Tàu » xuất cảng đi khắp nơi trên thế giới, do từng đoàn thương khách đưa đi, nhất là ở Án-dộ và tận đến Âu-Châu.

Các vị « con trời » thời ấy ban bố ra nhiều đạo luật gay gắt để bảo vệ độc quyền. Người nào cố ý hay vô tình đem ra ngoại quốc một con tằm, trứng tằm hay

vài con nhộng, sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Thậm chí đem một cây dâu đi cũng không tránh được bản án nặng nề ấy.

Mãi cho đến mấy ngàn năm sau, vào năm 555 sau Thiên - Chúa, có hai vị tu sĩ Ba Tư tìm cách đem ra được một ít trứng tằm giấu trong lòng cây gậy chống. Trứng tằm vượt biên giới Trung quốc về đến Constantinople, một đô thị rất lớn Thủ-nhĩ-kỳ thời ấy. Và bắt đầu từ đó kỹ nghệ tằm sang được phát triển. Nghề dệt ở vùng Cận-Đông vươn lên như diều gặp gió, lan tràn khắp Âu-Châu.

Trời sinh hoa cho Bướm hay Bướm cho Hoa?

Bướm uống bằng cái vòi. Vòi uống theo hình khu ốc ở chót mõm. Tuy nhỏ nhưng hình thức khá khác lạ. Vòi chia làm hai phần gắn liền với nhau và chính đó là đôi môi của bướm — một đôi môi mà không con vật nào có. Trong lúc đó, tạo hóa lại khá cắt cổ, sinh ra một vài loại hoa, và dành riêng cho bướm trách nhiệm làm cho cây hoa ấy đơm hoa kết trái. Bướm hút nhụy của

hoa cùng loại và về trao lại cho nhụy hoa kia, nhờ đó mà cây sinh hoa nở nhụy. Vì công việc phức tạp như thế nên chỉ có một loại bướm làm được việc này nhờ hình thức đặc biệt của đôi vòi có thể dứt sâu vào đáy hoa để phun nhụy.

Như một giống lan nở ở đảo Madagascar, màu trắng như bạc, vì dài hoa rất dài nên nhụy hoa ở cách miệng hoa đến 30 phân. Với hình thức như thế, dù gió thổi mạnh, cành lay nhiều cũng không sao đưa nhụy cái về với hoa được. Ông Tạo đã ra tay tế độ giao cho loài bướm « Xanthopan » làm giúp việc này, nhờ đôi vòi dài gần nửa thước của nó.

Ngày nay khoa học nhận thấy loài bướm ngày càng ít dần. Nguyên do vì các loại cây hoang dại cung cấp món ăn cho bướm ngày còn là sâu khan hiếm lần hồi và không có đất để sinh sản nữa.

Mặc dù thế, loài bướm vẫn còn là một bí mật mà khoa học tìm hiểu chưa hết. Con người cộc cằn thô lỗ, chưa đủ tư cách để hiểu nỗi cái tinh vi, tế nhị, huyền bí của loài bướm vậy!

**ngôn
ngữ
chàm**

□ JAYA PARANG

(tiếp theo P.T. 163)

IV— TIẾNG HÁN, HÁN-VIỆT TRONG TIẾNG CHÀM

LỊCH sử chứng minh trước kia Vương-quốc Chàm còn thịnh-vượng, giữa hai nước Trung-hoa và Chiêm-thành có nhiều mối bang-giao trong suốt mấy thế-kỷ. Đã hơn một lần, người Chàm đã bị người Tàu cai-trị.

Theo « Khâm-dịnh Việt-sử » : Năm Nhâm-dần (102) đời vua Hدا-de nhà Đông-Hán, ở phía Nam, quận Nhựt-nam (Việt-nam bây giờ), có huyện Tượng-lâm (sau gọi Lâm-ấp, rồi đổi quốc hiệu là Chiêm-thành, tức Chàm bây giờ), người huyện ấy cù sang

cướp phá ở quận Nhật-nam, bởi vậy vua nhà Hán mới đặt quan cai-trị ở huyện ấy để phòng giữ sự rối loạn (1).

Có lẽ đó là giai đoạn đầu tiên dân tộc Chàm bị Tàu đô-hộ.

Trong sử cũng có nói đến nhiều việc giữa Tàu và Chàm từng giữ các sứ thần qua lại và có trao đổi tặng phẩm cho nhau trên địa-hạt ngoại-giao quốc-tế.

Người Chàm gọi người Tàu là Lov (đọc : Lo), có lẽ họ nói đến

(1) Trần-trọng-Kim — « Việt-Nam Sơ-Lược », trang 55.

NGÔN NGỮ CHÀM

nước Lỗ bên Trung-hoa chăng ? Có một vài tên thảo mộc như « quế trắng » người Chàm gọi « Ek loo », quế hay ẽ của Tàu ; « kapah lou », bìng vài Tàu ; « ratak lou », đậu Tàu (đậu-phụng, đậu lạc) ; « hala mu-ngaý lo », lá cây tầm-ning Tàu, v.v...

Rất tiếc, chúng tôi không biết Hán-tự và khô-ğ nói được tiếng Tàu, nhưng lại muốn dẫn

chứng cứ là trong ngôn-ngữ Chàm cũng có cả tiếng Tàu, nên chỉ có cách là dựa theo một số từ ngữ trong Tự-diễn Chàm-Pháp, và Hán-Việt Tự-diễn, có âm và nghĩa giống tiếng Chàm. Chúng tôi chưa dám nhận xét người Chàm mượn tiếng Tàu thẳng với Trung-hoa hay qua sự trung gian của Việt-nam, vì tương-dối Tàu và Việt giao dịch với nhau mật thiết hơn :

● Hán, Hán-Việt Chàm

ao	av (ao)	— chiếc áo mặc.
an	vn	— yên thẳng ngựa.
chung	chong, chêng	— cái chiêng (nhạc-khi).
giam	jam	— nhốt, giam cầm, giam giữ.
lâu (đầu lâu)	haluv (halau)	— đầu sọ; nguồn gốc, chóp cao.
lâu (lâu dài)	luv (lâu)	— nhà có tầng cao.
li	li	— một xấp thứ lá thuộc loại cây leo (li trầu, còn gọi liềng trầu)
liu	liv (liu)	— một thứ tơ sợi chưa xe thành chỉ.
hoang	hvang (hoang)	— di đây di đó ; của vô chủ, vô thừa nhận.
oan ức	avan uk (oan uk)	— uất-ức, không được xét xử ngay thẳng, công-bình.
phao, pháo	phav (phao)	— pháo, súng (khí-giới).
sai	thai	— sai phái, sai bảo.
sai (sứ)	thai dut	— gửi sứ thần ra nước ngoài.
sắc	sak, thak	— sắc chỉ, phong sắc.
số (số mệnh)	thô (thô vak)	— số phận, số mệnh, số kiếp.

sô	thô	— sô sách.
sô	thô	— văn - kiện điều trần dâng lên vua.
tch'a wan	chawan	— trà uyên, chung nhỏ dùng để uống nước trà.
thân (thân thề)	than	— thân-thề, hình-dáng.
thật tiết	that tyak	— đối đãi với lòng chân-thành.
thê	thek	— bình dáng, bóng dáng.
thoát	thvak (thoak)	lia ra, rời ra, rút ra, tuột ra.
v.v...		

V.— TIẾNG CAM-BỐT TRONG TIẾNG CHÀM.

Cam-bốt (Khmer) là một quốc-gia kề cận biên-giới phía nam Vương-quốc Chàm. Sứ đà chép : ngoài việc bang giao thân hữu, giữa hai nước trước kia cũng đã nhiều phen gây xung-dột, giặc-già, cướp phá lẫn nhau không ít. Hora nữa, Cam-bốt cũng như Chàm là những dân tộc từ g chịu ảnh-hưởng nền văn-minh Ấn-dộ rất sâu đậm. Cứ xem các bảo vật mỹ-thuật đồ đá hiện trưng bày tại Bảo-tàng viện Sài-gòn đủ biết rõ điều ấy.

Vì các lẽ trên, nếu trong ngôn-ngữ Chàm có tiếng giống tiếng Cam-bốt, hoặc ngược lại, thiết tưởng cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên. Tuy các nhà ngôn ngữ học đã phân biệt giữa hai cội rễ ngôn-ngữ của hai dân tộc khác nhau : Chàm thuộc ngữ-tộc malayo-polynésien và Cam-bốt thuộc ngữ-tộc mon-khmer :

Cam-Bốt	Chàm	
anet	anit	— thương-yêu, mến-chuộng.
ampil	amil	— cây trái me.
au	av (ao)	— chiếc áo mặc.
car	char	— vẽ mặt (hóa trang mặt), vẽ
hop	hop	— cái hộp.
kak	kak	— buộc, cột.

kacôh	kachoh	— băm văm, chặt nhỏ ra
kaco	kajo	— thúng lớn đan bằng mây.
kat	kat	— làm dấu, đánh dấu, ghi điểm
katang	katang	— thúng nhỏ.
kantrai	katrây	cây kéo.
lai	lai	pha trộn, xáo trộn với nhau.
lan	lan	sân lúa, nơi làm lúa hột.
liu	liv (liu)	dộc thân (chưa vợ chồng).
mun	mun	thời trước, thời kỳ, giai đoạn.
nang	nyan	con tằm (tằm tor).
pralup	palup (sup-)	trời tối thui, đêm tối trời.
praliu	paliv (paliu)	thiến (cắt bỏ bộ-phận sinh-dục)
prus	pruh	phun ra (phun nước, phun trầu).
thuun	thvorn, dhvorn,	vườn tược, nơi trồng bông hoa
	bôn	và cây ăn trái.
trapang	tabang	giếng nước, ao nước sâu.
umor	amur	mui vông, mui cáng.
tai	rai	vái, gieo rắc.
rakam	rakam	có chất độc.
rangom	rangum	ngọt béo, ngọt ngọt, ngọt bùi.

IV.— TIẾNG CÁC DÂN-TỘC KHÁC (ngoài Má-Lai) Ở RÀI RẮC TRÊN QUẦN-ĐẢO ÁN-ÚC (Má-Lai, Indonésie và Úc-châu)

Như trên kia đã đề cập, ngôn-ngữ Chàm cùng một nguồn-gốc với tiếng Má-lai, song người ta còn tìm thấy trong ngôn-ngữ Chàm có cả tiếng của các giống người khác ở rải rác trên các quần đảo Án-Úc như :

Awiamé	Chàm	
tara	darah	— máu huyết.
tangia	tangi	— tai (thính-giác).

Battak
empun
anak
epi
asu
atas
jahat
nam
sa
urang

	Chàm
empun	— xin lỗi.
anak	— con, đứa con
epi	apvăy (apui) — lứa
asu	athuv (athâu) — con chó.
atas	atah — xa, ở đàng xa ; dài.
jahat	jhak — xấu, dữ, hèn.
nam	nam — sáu, số sáu.
sa	tha — một, số một.
urang	urang — người ta, con người.

Bugi
ana
endi
asu
ja
take
tova

	Chàm
ana	anuk — con, đứa con
endi	adăy — em, đứa em.
asu	athuv (athâu) — con chó.
ja	jhak — xấu, dữ, hèn.
take	takai — chân.
tova	atiuv (atâu) — thi hài, thê xác.

Dayak
ampun
apui
johat
kajang
sa
tujuh

	Chàm
ampun	— xin lỗi
apui	apvăy (apui) — lứa.
johat	jhak — xấu, dữ, hèn.
kajang	kajang — nhà rạp.
sa	tha — một, số một.
tujuh	tajuh, tijuh — bảy, số bảy.

Java
adi
anak
ampun
api
atah

	Chàm
adi	adăy — em, người em.
anak	anuk — con, đứa con.
ampun	— xin lỗi.
api	apvăy (apui) — lứa.
atah	atah — xa, ở đàng xa ; dài

asu	o	athuv (athâu)	— con chó.
banga		bangu bingu	— bông hoa.
enam		nam	— sáu, số sáu
iket		ikak, akak	— buộc, cột.
jahat		jhak	— xấu, dữ, hèn.
kajang		ka jang	— nhà rạp.
liman		limun	— con voi.
hujung		hajung	— ngọn (trái với gốc).
avang		urang, orang	— người ta, con người.
vis		bih, abih	— hết, tận cùng, cuối cùng.

ngoài những sắc dân kê trên, còn có một số giống người khác cũng cư ngụ tại các quần đảo này, đều có ít nhiều tiếng nói trùng với tiếng Chàm, đó là giống người Benua, Bisaya, Kaseng, Kawi, Khmous, Lamet, Makassar, Marquisien, Misima, Murua, Nala, Sariba, Semang, Dunda, Tagal và Toba.

VII.— SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA TIẾNG VIỆT (nôm) VÀ TIẾNG CHÀM

Đặc biệt nhất đối với Việt-Nam, một dân tộc có nhiều sự-kiện quan trọng tương quan với dân tộc Chàm hơn ai hết. Một khi người ta đem so sánh các khía cạnh lịch-sử giữa hai dân-tộc, thấy họ đã chịu ảnh hưởng lẫn nhau rất nhiều vấn đề, riêng về phương diện ngôn ngữ cũng đáng lưu ý lắm.

Thật vậy, chúng tôi đã có dịp làm bảng thống kê thử, thấy có nhiều từ ngữ Chàm Việt rất gần nhau cả âm lẫn nghĩa, từ tiếng đơn đến tiếng kép. Nhưng trong bài này, vì khuôn khổ nhỏ hẹp, chúng tôi chỉ lục một số từ ngữ kép của Việt và tiếng đa âm của Chàm như sau đây :

Việt	Chàm
Bày-vé	byai bye
Bám-vám	jabram
Bày-bạ	băy ba

cà rá	karah	— nhẫn đeo tay.
cam-linh, cam-ranh	kam liong	— tên một cái vịnh gần Nha trang, tên một loại danh mộc.
cồng-kènh	gôong gang	— vương-viu vì to lớn (trá với gọn-gàn).
cù-lao	kulav (kulao)	— núi nhỏ nổi giữa biển.
cụt lùn	kut balut	— bị ngắn hăn.
dùng-dâng	dung dang	— do dự, lưỡng lự.
Đà-năng	Danak	— tên một thị-xã ở Quảng-nam.
Đà-răng	darang	— tên một con sông ở Phú-yên. loại cây nhẵn.
Hòn	Hang	— tên một cửa sông ở Quảng- Nam. Tiếng Chàm còn có nghĩa là bờ sông, bờ biển, nơi mua bán, chợ.
hay-ho	hăy ho (hay ho)	— tốt, giỏi, khéo, đẹp.

(còn 1 kí)

LE SECOURS

Công - Ty Bảo-Hiểm và tái Bảo-Hiểm những
tai nạn, hỏa-hoạn, hàng-hóa trọng-cấp và tất cả các rủi-ro.

Trụ sở chính :

30 - 32, đường Laffite — Paris (9ème)

Chi-Cuộc Viễn-Đông

16, đại - lộ Nguyễn - Huệ — Saigon

Điện-thoại : 20.461

● Bồi thường mau lẹ

● Nghi thức giản tiện

Khi hữu sự hãy hỏi thăm liền chó ngẩn ngại. Mọi sự
dễ dãi và tiếp rước niềm nỡ sẽ dành cho khách bảo-hiểm.

CHÍN KHÚC



• NGUYỄN-VĂN-HỒNG

Đã dành vậy khép mình ru nhẵn nhúc
Đề uốn hèn tụ máu chảy quanh.
Một trăm năm rồi cũng một lần
Ta biết vậy nên mỉm cười ngồi đợi
Choi súng, đứa gươm, mua thù, bán hận.
Mệt từng ngày mà lô lâ đến hắng đêm.
Mẹ bao dung ngồi hong áo bên thềm
Giọt giả-tưởng chờ con về ca ngợi
Con đã chết ngoài cánh đồng biên giới
Lời mẹ khuyên, khói súng bạc hơi người
Con của mẹ lối lầm nên hiếu sát
Đạn nuôi thù hèn nhát lén vào tim
Trăng hăm ba chử chéch xế lưỡi liềm
Chợt ngoảnh lại nhận ra mình tầm gỏi

Vui buồn trong làng văn làng báo

NÀO THÌ GỌI ĐÍCH DANH !

* CỦU-SƯNG

Trước hết, xin được đổi tên đổi họ cái đã.

Vào một ngày cuối năm, năm ngoái, năm Ty, Hiền-Vi có việc đi qua tòa soạn nhật báo Sống, bèn nghĩ câu “đồng khí tương-cử” và tạt vào thăm mấy thứ dữ Mô Báo, Bếp Nhỏ, Thương-Sinh và Thập-Nguyên trong đó.

Vừa trông thấy mặt Hiền-Vi, Thương-Sinh đã chum miệng một cách hầm hố mà rắng :

— Nay, kẻ thù của mày đã nhận diện được mày rồi đó ! Chúng nó biết mày là chúng nó rồi.

Hiền-Vi ngẫm nghĩ một lát rồi mới hỏi lại, giọng lấp lùng :

— Mày nói thật hay nói dừa ? Chẳng lẽ tao chỉ đấm gió thế thôi mà chúng nó đã đặt minh rồi ?

Bếp Nhỏ gật gù triết lý vụn :

— Thị người khôn nói mánh, người dại đánh đòn, chứ sao !

Mô-Báo chặc lưỡi :

VUI BUỒN

— Đúng ! Việc “đốt” gì phải đọc tên cúng cơm ta, mấy cái “xít-ta-xông” của mày cũng đủ rồi.

Hiền-Vi quai miệng ra một cách thú vị :

— Bưu-oi dzaaay !

Thập-Nguyên rít một hơi thuột lá, giọng xây dựng :

— Có điều cậu nên đổi tên đi. Hiền-Vi là cái chó gì ? Nghe biển thấy mẹ !

Hiền-Vi từ từ đứng dậy, đột nhiên cái thẳng người của hắn cứ mờ dần rồi biến mất. Tàng hình ! Tàng hình ! Trong khi đó bốn tên Bếp Nhỏ, Thương-Sinh, Mô báo, Thập-Nguyên vẫn mỉm mỉm ngồi chờ. Hồi lâu, ngay chỗ chân không vừa rồi, lại rõ dần, rõ dần một phân ảnh, và phát ra giọng nói dốc chát không chịu được :

— Như ta đây tên gọi CỦU-SƯNG !

BÁO VĂN RẤT NHIỀU ĐỘC GIẢ

Và vào một ngày đầu năm, năm nay, năm Ngọ, ở tòa báo Phò-Thông, Cửu-Sừng, tức hậu thân của Hiền-Vi, đang ngồi viết lia-lịa cái gì không biết, chỉ thấy lâu lâu hắn lại mím cười nở miếng : ngay lúc đó, thì nhà veo Lan-Đinh bước vào :

— Nay, số tân niên ra chưa ?

— Chưa. Hỏi làm gì ?

— Đề lấy nhuận bút.

— Ngồi chơi chờ Nguyễn-Thu-Minh. Trong khi ngồi chờ, thè gót ý kiến hộ cái này !

Cửu-Sừng quăng tờ VĂN số 51 ra. Lật trang đầu, Lan-Đinh thử liếc vào cái bài dẫn trước :

Trong dịp tết Nguyên-đán vừa qua. Tòa soạn VĂN đã nhận được rất nhiều thư, thiệp và điện tín chúc mừng của bạn đọc bốn phương...

Cửu-Sừng tiếp :

— Bài áp chót cơ mà. Tôi đang viết thư cho anh Nguyễn-Vỹ để biết anh ấy có muốn trả lời không.

- Anh ấy đi đâu ?
— Ăn tết ngoài Huế, chưa về...

Lan-Đinh lại thử liếc vào bài áp chót. Rồi hắn vứt trả tờ VĂN cho Cửu-Sừng :

— Theo tôi, Anh Nguyễn-Vỹ sẽ không trả lời. Bởi vì chính báo VĂN đã trả lời thay anh ấy rồi. Bằng chứng, báo VĂN cho rằng anh Nguyễn-Vỹ đã bị sa-sút ở ba điểm chính :

- 1) Chửi bàng quơ thì không lôi kéo được người nghe.
- 2) Những bài trong mục « Mình ơi » không thấy chua xuất xứ.
- 3) Phồ-Thông chỉ còn ba ngàn độc-giả thôi.

Và một điểm phụ : Báo Dân-Ta đã bị chính quyền đóng cửa cho sạch sẽ làng báo.

Vậy thử hỏi lại :

- 1) Chửi bàng quơ không lôi kéo được người nghe, thế sao lại có báo VĂN bị túc minh ?

2) Những bài trong mục « Mình ơi » không thấy chua xuất xứ ? Thì đó là trường hợp « Tout s'oublie, seule la culture reste ». Nhưng nếu ai hỏi tôi lấy câu đó ở đâu, thì xin thú thật tôi đã quên hẳn. Vả chăng, tôi tưởng ông Nguyễn-dinh-Vượng, chủ-nhiệm một tờ « Bán nguyệt san Văn-chương Tư-tưởng Nghệ-thuật, tức là một thức giả, thì ông đã có thừa « Văn-chương Tư-tưởng Nghệ-thuật » để hiểu rằng xuất xứ của một bài báo đôi khi còn đòi hỏi ở người đọc phải có một vốn liếng hiểu biết nào đó. Chẳng hạn, khi tôi đọc cái câu « Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng », chẳng lẽ còn có người hỏi... xuất xứ !

Cửu-Sừng ngắt lời Lan-Đinh :

- Ông Nguyễn-dinh-Vượng là một thức-giả ?
— Chú sao ! Anh Nguyễn-Vỹ chỉ dám nêu chiêu bài « *góp phần* xây dựng văn hóa Việt Nam, *phò biến*, văn-hóa đồng tây kim cương ». Vậy cả hai công việc « *góp phần* » và « *phò biến* » đều chỉ có tính

cách trung-gian, chuyên chở, kém xa chiêu bài của ông Nguyễn-dinh-Vượng, rằng trong tờ VĂN, tự nó đã có sẵn văn chương tư tưởng nghệ thuật rồi !

Nói khác đi, ông Nguyễn-dinh-Vượng còn hiều rõ những thứ Sartre, Camus, hoặc Somerset Maugham gấp bội anh Nguyễn-Vỹ.

Cửu-Sừng ngắt ra :

- Ủa nhỉ ! Thế còn ?...

— Điểm 3 : Phồ-Thông chỉ còn ba ngàn độc-giả. Trời đất Dù sao con số 3000 vẫn cụ thể hơn cách nói « rất nhiều » (?). Như rất nhiều thư, thiếp và điện tín chúc mừng của bạn đọc bốn phương..

— Và điểm phụ ?

— Riêng điểm này quả thật VĂN đã chặn họng PHỒ-THÔNG rồi. Hai chữ « chính quyền » làm tôi liên tưởng đến một thứ lý luận kiêu « Tôi là nhà văn chống Cộng, vậy ai chế tác phẩm của tôi, thì người đó là Việt-cộng ».

— Hè hè !

Văn a-ca-dê-mich, một phê-nô-men

Vừa lúc Nguyễn-Thu-Minh ra « băng » về. Lấy nhuận bút xong, Lan-Đinh, trước khi bỏ đi, còn quay bảo Cửu-Sừng :

— Trong một trận đánh nhau bằng chân tay, kẻ biết điểm huỵet sẽ thủ thắng. Cũng như trong cuộc bút chiến, bên nào lập luận vững, đủ bằng chứng để viện lê cho chắc, chắc như « ông Nguyễn-dinh-Vượng học giỏi, viết hay hơn anh Nguyễn-Vỹ », thì bên ấy có chính nghĩa.

Ngồi lại, Cửu-Sừng nói trong bụng, theo nhà phê bình Đặng-vân-Hầu thì Lan-Đinh dôn hậu (văn hàn lâm), nhưng theo nhà văn Nguyễn-mạnh-Côn, thì Lan-Đinh là một hiện-tượng. Hèn chi, hắn ít nói, không ưa gây lộn, nhưng... thế mà dử đáo dề ! Hắn chỉ hiền với bút thôi !

Vâng Lan-Đinh hiền lâm. Cà mấy năm nay, đi đâu hắn cũng nghe người ta (trong số đó có Song-Linh, Hoàng-Khanh, Duy-en-Anh) nói lại lời ông Nguyễn-dinh-Vượng, rằng « LĐ xin đăng bài, mà tôi thấy dở quá, không dăng, nó tức lắm (?) ». thế mà hắn vẫn điềm nhiên, mỉm cười. Cho đến bây giờ...

LƯA TÌNH

★ Trần-Luân-Kiệt

(tiếp theo PT 165)

TRỊEU đậm ra bối rối :

— Anh.. anh không... nhưng mà em à.. chúng ta bắt chấp dữ luận.

Nga nói :

— Dữ luận thì em không sợ gì, nhưng em rất sợ một điều.

Ngắt lời nhanh, Triệu nói :

— Phải em sợ anh đã có gia đình.

Nga im lặng. Triệu thấy lòng chua xót quá, bỗng nhiên mắt Triệu long lên sòng sọc :

— Chúng ta bắt chấp cà, em thì cứ sống.

Nga dùa trong đau khổ :

— Anh nói nghe hay nhỉ! Chúng ta cứ yêu và cứ sống, còn bao nhiêu cái ràng buộc đó thì sao?

— Ràng buộc gì?

— Về em về anh!

Triệu cầm tay Nga hỏi :

— Em nói gì, anh không thể hiểu được?

— Đường như anh độ rày nóng tính lắm, khác hơn sự hiền từ ngày trước?

Nga nói đến đây, ngược mắt lên nhìn Triệu, môi nàng lay động như sắp khóc.

— Này Nga! em không thể đứt được nơi em làm ư? Đì thì cứ đi, có sợ gì bọn hút máu người đó.

Nga lắc đầu :

— Không được.

Triệu dám mạnh tay xuống giường :

— Vì sao? Anh không đủ sức bảo vệ em ư?

— Chúng nó nguy hiểm lắm. Rồi anh biết, chúng nó sẽ trả thù anh.

— Ra sao thì ra. Anh không sợ, và nhất quyết không để em vào tay chúng nó một lần nữa. Em không có cam đảm, em không có được ý chí để vượt khỏi cái chỗ hắc ám, cái nơi giam kín, cái nơi tàn phá cuộc đời xuân sắc đó ư?

— Nhưng anh ơi! đó cũng là một nơi khai lộ cho em vào cuộc đời này, đó cũng là nơi giúp em còn giữ được đời sống.

— Đè sống những ngày tháng dày dặn ư... đè sống ô trọc như thế này ư?

Và chưa dã nư, mắt đỏ bừng long lên dữ tợn, Triệu đứng dậy đá tung chiếc bàn cạnh đó văng bắn vào vách.

Nga kêu lên một tiếng đau nhói tim gan. Những lời của Triệu, những lời như kim châm chọc nát lòng đau khổ từ bao lâu của nàng. Tâm lòng không được chút tí tiễn, tâm lòng như tấm gương soi, bấy lâu còn dấu kín trong tấm thân đượm nhiều nhớ nuốt đó.

Nàng không thể chịu đựng nổi em mặt khóc òa lên. Bấy lâu

nay, đau khổ dồn nén, giờ đây không ngăn chí nữa. Nàng ôm chầm lấy Triệu. Chàng thanh niên chiến sĩ ngày trở về, náo ngời gấp cảnh khó nghĩ, đau đớn quá như vậy... Triệu thét lên :

— Rồi bao nhiêu cái đẹp, bao nhiêu sự trong sạch, bao nhiêu sự cao cả... bị vùi dập hết, còn gì đâu.

Nga khóc dâ, khóc mè mẫn, khóc mê điên, rồi gục đầu xuống gối, nước mắt đầm đìa, Triệu vuốt ve lên mái tóc bồng bềnh đen mượt đó, làn sóng tóc ch่อน vờn như nồi lên cơn sóng tinh lay động tâm hồn chàng.

— Nga ơi! nín đi em!

Nga không đáp. Triệu xoay nàng lại. Nàng nhất định úp mặt khóc vùi. Triệu ngoan ngắt im nghe nàng khóc, và lúc đó, con người mềm yếu từ xưa bỗng sống lại. Chàng cảm thấy như mình sắp khóc theo người yêu.

— Thôi em, chúng ta đi ăn... không lý nào chúng ta ngồi đây khóc lóc mãi.

Nhưng là quá, Nga không ngồi lên. Triệu vừa chớm biết tình ý nő nói dừa :

— Nga ơi dậy em a, dừng làm nũng nữa em. Nga vẫn nín thinh. Triệu lùa hai tay vào hai cánh tay mềm mại đó xoay người lại. Thật là một nàng vẻ nữ thần, gương mặt sầu muộn, tấm thân nuột nà óng á trong làn áo thơm uốn nước hoa nồng đó. Triệu ấp mặt mình lên ngực người yêu, vành tai chàng nóng lên khi nghe nhịp tim nàng lay động.

Nga ấp úng :

— Em muốn chết. Vì sao anh tàn nhẫn với em quá đỗi.

Triệu đưa ngón tay chặn môi nàng lại :

— Nói gì đấy.

Nga nói :

— Ach vừa mắng em.

— Không... vì anh ức bọn côn đồ ấy !

Nga ôm chầm lấy đầu Triệu ghi sát hơn vào ngực mình. Như kẻ say chênh choáng vị tình, Triệu ngất ngư trong cảm khoái.

— Anh yêu em lắm.

— Em cũng vậy, khẽ quá anh ơi !

— Dừng sợ em a, anh sẽ bảo bọc đời em.

— Em thấy như đứng ở một thế chênh vênh lâm. Nhưng em lấy lại được tin tưởng hơn, từ bao lâu, em đã mất niềm tin ấy.

— Hãy cố gắng hơn rồi sẽ được sống chung với nhau.

Nga bỗng hoảng hốt khi nghe nói đến sống chung với nhau :

— Nhưng, dù cho hai ta có yêu nhau vô cùng, hơn tất cả mọi người, chúng ta vẫn bị chia cách nhau anh a. Em vẫn thấy xa cách anh nhiều hơn nữa.

— Em nói những điều nghe thật lạ.

Nga im lặng. Có điều gì thầm kín chua chát dâng lên trong lòng nàng.

Triệu không nói gì, nhìn Nga dang thồn thức. Chàng thường hay có những ý nghĩ về định mệnh. Nhất là những ngày xông ra ngoài trận mạc. Định mệnh tàn khốn thường xảy tới không biết đâu mà lường được.

Nga ngửa mặt nhìn Triệu đang suy nghĩ điều gì. Nàng không đoán ra được.

Nàng hỏi :

— Anh nghĩ gì về em ?

— Không. Anh chỉ tin tưởng rằng ngày mai mọi sự yên ổn, chúng ta vẫn gần nhau.

Nga mỉm cười :

— Gần nhau thế nào được, vợ con anh ?

— Anh sẽ giải quyết ổn thỏa em tin anh. Nga bỗng nhiên cười lên. Tiếng cười tóe ra thật lớn.

Triệu thấy khó chịu :

— Em định mỉa mai ư ?

— Nào có gì. Em bỗng thấy đời em dâm ấm vô cùng. Ngày nào được kè anh, nghe anh, hít hơi thở và giọng nói ngọt ngào đầy tin tưởng đó là đủ.

Triệu cảm thấy hạnh phúc dâng lên mắt, trào ra tự đáy lòng. Chàng ôm chặt tấm thân kiều-my đó vào lòng. Đặt lên má nàng một nụ hôn yêu đương.

Hầu như bao nhiêu gian nan

trải qua trên bước đường đời đã tan mờ, Nga vui vẻ trong lòng người yêu như tự thuở còn son sắc ngày thơ.

Bóng Nga nhèm dây. Bóng nàng in vào gương rực rõ. Nàng thấy mình đẹp thật. Nhưng vẻ đẹp đã nhuộm nét phong trần. Triệu cũng thấy lòng nao-nao ý nghĩ đó. Một sự phản bội nào của lòng đời, sự phản bội vì tham lam và tàn ác đối với tình yêu thương đồng loại, đã làm phai nhạt màu thanh xuân tươi thắm của người chàng yêu quý. Nghĩ phân vân, Triệu nghe lòng buồn rười. Rồi ngày mai, cuộc đời nào đã xếp đặt được cho mình một hướng, vọng gì thỏa đáng đâu. Triệu bất ngờ lay mạnh vào vai Nga, khiến nàng kêu lên đau đớn :

— Giảm anh ?

(Còn nữa)

Chia buồn

Hay tin chập bác Đoàn-vịnh-Thịnh đã từ trần tại Đà Nẵng. Thành kính chia buồn cùng gia đình bạn Đoàn-minh-Hải.
NGUYỄN-VĂN-HỒNG



* Cửa Ông Nguyễn-Ngu-Í, Kí giả, Saigon

...Trong số Phò Thông Noel 1965, tôi thấy một bạn đứa tôi và *i cự* (kí giả Ngu-Í với cô Thầm-Thúy-Hằng...) và hai chỗ sơ sát nhỏ của anh. Xin thân ái góp đôi chỗ tôi biết với anh.

Một là anh cho cô Nguyễn thị Mạnh-Mạnh diễn thuyết cờ động thơ mới mà không làm một bài thơ nào. Thật ra, cô Kiên có làm vài bài «thơ mới», và đăng ở *Phụ nữ Tân Văn*; tôi xin chép lại một bài đầy đủ và 2 đoạn trong 2 bài.

Hai là tờ báo của Phan-Khôi ở Huế là, tờ *Sông Hương*, ra năm 1936; anh ghi *Hương Giang* cũng cùng 1 nghĩa, song đúng có 50%!

Tôi cũng muốn viết đề minh oán cho anh chàng Ngu-Í *sai* *tất lái* (say tuý túy), theo điệu mầu chuyện vui như mầu đã đứa tôi (vì sự thật, tôi chỉ thế y bằng i khi chúng đọc như nhau, chứ chẳng động đến văn ay, uy khác với văn ai, ui, mà có bằng chứng). Nhưng chẳng rõ Phò Thông có vui lòng đăng không? Anh cho biết ý kiến nhé!

Thân ái.

Ngu-Í

Đây, vài bài Thơ của cô Mạnh Mạnh

● Viếng phòng vắng
(Một lối thơ mới)

Gió lọt phòng không
Tạt hơi đông
Lạnh như đồng
Ngồi mơ tưởng
Ngày xưa phất phưởng

Dãy động tơ lòng

Trái đã mẩy trăng
Hơi nhện giăng
Với rêu lan
Tấm vách cũ
Từ khi người chủ
Một giấc lặng trang?

BẢN ĐỌC

Tan nát vóc xưa
Dưới mồ mưa
Sương phủ đậm...
Đến hồn nàng
Thôi cũng bất đàng
Biết sao được gặp...

Hò hẹn kiếp sau
Lại tìm nhau.
Có dặng nào?
Đầu có tôi
Nàng sẽ tái sinh
Ở vũ trụ nào?

Thôi duyên có bấy
Nhiều ngần ấy!
Hoa đề tàn
Trong trương sách
Hồi lạy lách
Như thăm từng hàng;

Nàng tựa đáo hoa
Mà người ta
Là quyền sách

Lật nửa chừng,
Từ mồi tò, bừng
Hương lên bay tách...

Gió lọt phòng không
Tạt hơi đông
Lạnh như đồng
Ngồi mơ tưởng
Tình xưa phất phưởng
Ấm dịu cõi lòng.

(Phụ nữ Tân Văn, số mùa
Xuân, ngày 19-1-1933)

● Hai cô thiếu nữ

Hai cô thiếu nữ đi ra đồng...
(Một cô ở chợ, một cô ở
đồng)
Hai cô thiếu nữ đi ra đồng;
Một mảnh lụa hồng, một vóc
vải đen.

(PNTV số 204, 15-6-1933)

BẢN ĐỌC.

**THÁNG
NĂM
SÀU**

thơ
PHƯƠNG
DUYỀN

TÌM ĐỌC

AN LẠC

Chùa Quán Thế Âm, 68 Nguyễn Huệ xuất bản
Đại-đức THÔNG-BƯU biên soạn

QUÍ BẠN YÊU THƠ. TÌM ĐỌC

TIẾNG VONG

của TRẦN-TUẤN-KIỆT
TỔNG-MINH-PHUNG
PHAN-MINH-HỒNG

Có bán tại tòa soạn Phò-Thông, giá 45d.

Nhà xuất-bản Tư-Duy
Hộp thư 1467 Saigon
MỚI PHÁT HÀNH

Lịch-sử VĂN-HỌC CÔNG-GIÁO VIỆT-NAM

của VÕ-LONG-TÈ

Dày 372 trang, 32 phụ-bản, giá bán 90d.

Cần Đến kinh kỳ, Bàn bàn dâ dượi, hay là đang hành kinh mà đau bụng, uống :
Lời Công Hoàn « ÔNG TIỀN ». Hồi các iệm huốc Hoa-Việt
Saigon 228 Lê-hanh-Tôn. Nhà thuốc « Ông Tiên » (Phú-Lâm Cholon
K.N. BYT. số 1 — 9-5-63

Phong Ngứa, Ghé chốc, lở lót, gai tói đâu lan tới đó
không phải thoa phết sơ-sát ngoài da mà
hết, uống Giải Phong Sát-Độc-Hoàn « ÔNG TIỀN »
30 năm sáng lập. Hồi các tiệm thuốc Hoa-Việt.
Nhà thuốc Ông Tiên Phú-Lâm Cholon (K.N. BYT. số 3 — 9-5-63)



Bịnh Kiết

Đau bụng trắn thốn khó chịu, Kiết lỵ,
dùng Kim Xiền-Đơn hiệu « con Ve » mau hết.

• AI BỊ BỊNH HỎ :

Ho cảm, Ho khan tắt tiếng, Ho rang tức ngực, uống
thuốc ho Chỉ Khái Hoàn hiệu Con Ve Ve trừ đàm
bò phổi dứt cơn ho.

Phát hành: DI-SANH-ĐƯỜNG, số 153 đường Lê
văn-Duyệt Saigon; các tiệm thuốc bắc có bán:



KINH-LÝ VĂN-PHÒNG

110, dãy lô Nguyễn-Huệ—Saigon

Điện-thoại 23.187



Phạm-văn-Lạng

Giám-Định Trắc-dịa-sư

Géomètre — Expert

373, Phạm-thanh-Giản

SAIGON

K.D. 322 ngày 18-2-1966

Giấy phép số 292 CDV/TT/ND ngày 9-10-1961

Quán nhiệm: NGUYỄN-VŨ

In tại THU LÂM ĂN THU QUÁN
231-231, Phạm Ngũ-Lão — Saigon