

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiếu Đặng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

PHÓ THÔNG

XUÂN BÌNH-NGO 1966

165

Giám đốc: NGUYỄN - VĨ



tối khi đi ngủ

bài học vệ sinh thường thức



sáng sớm thức dậy



Có thể rằng các em quên chải răng sau mỗi bữa ăn, nhưng các em phải giữ đúng phép vệ sinh thường thức tối cần này: chải răng sáng sớm thức dậy và tối khi đi ngủ.

Thuốc đánh răng **Perlon**

sản sàng phục vụ các em với ly tú
FLUOR màu nhiệm, bảo vệ ngà răng
chống sâu răng.

Perlon

bạn của răng n



With my best
compliments
Saigon, October 26th
1967

The Publisher and
Editor-in-Chief

NgDP



NGUYỄN-VÝ

và toàn thể nhân-viên
Phó-Thông-tập-soci
thân-ai chiếc quý Bạn Lợ
trong năm Bình-Ngo-nhiều Hạnh-phúc

Hàng B.G.I. Cung chúc
Thịnh vượng - Thành công
Hạnh-phúc



NƯỚC NGỌT CON CỌP Ở ĐÂU
ĐÂY LÀ KHỎE MẠNH, SỐNG LÂU, YÊU ĐỜI

Nước ngọt Con Cọp mồi chai
Là nguồn vui mạnh kéo dài tuổi xuân

PHÓ THÔNG
TẠP CHÍ

GỘP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM
HÒA BIỂN VĂN HÓA ĐÔNG TÂY KIM CỔ

Giám đốc, Chủ bút: Nguyễn - Vũ
Tòa soạn: 231, đường Phạm-Ngũ-Lão, Saigon - Đ.T. 25.861

NĂM THỨ VIII ★ số 165 ★ 15-1-1966

1. — Đặc biệt xuân Bình Ngọ	Nguyễn Vỹ	7	—	8
2. — Tặng các bạn kỷ giả (thơ)	Nguyễn-Vỹ		9	
3. — Cõi nhân vui xuân theo ý nghĩa gì? Phạm Văn Sơn	10	—	24	
4. — Tiệc xuân năm Ất (truyện)	Nhật Tuấn	25	—	30
5. — Thế giới một năm qua	Giang Tân	31	—	43
6. — Đừng nhìn vết chân xuân (thơ)	Kiêm Thêm		—	44
7. — Nhà sách mang bí giam kín trong lòn đại sứ	Tân Phong	45	—	49
8. — Miếng bánh còn lại (truyện)	Lan Bình	50	—	55
9. — Con Ngựa từ Đông sang Tây	Tử Trầm Lệ	56	—	69
10. — Ngợi ca mùa xuân em (thơ)	Tần Hồi Dạ Vũ		—	70
11. — Mùa xuân trống tròn (thơ)	Dymph Trầm Ca		—	71
12. — Bức thư Tết Paris.	Nguyễn Văn Cồn	72	—	78
13. — Picasso và Gilot	Tân Phong	79	—	85
14. — Nhạc ngựa, em nhỏ (thơ)	Nguyễn Vương		—	86
15. — Thư xuân cho người yêu	Hồ Nam	87	—	90
16. — Thơ cho mùa xuân (thơ)	Phương Tân		—	91
17. — Ngựa Bích Lợ cùa Lưu-Bị	Nguyễn tử Quang	92	—	98
18. — Niềm đau thiêng xác (truyện)	Nguyễn Thu Minh	99	—	103

19.	— <i>Ngựa trong nghệ thuật hội họa</i>	Lê tràng Kiều 109	—	11
20.	— <i>Giận anh đó (thơ)</i>	Phương Duyên	—	12
21.	— <i>Vụ án kim cương (truyện trinh thám)</i>	Trọng Táu 121	—	13
22.	— <i>Khóc em Thiều (thơ)</i>	Tôn Nữ Hỷ Khương	—	13
23.	— <i>Bồ tát Quán thế ám</i>	Nguyễn Vỹ 130	—	13
24.	— <i>Điểm, ánh đạo thiền (thơ)</i>	Đài — Chử	—	13
25.	— <i>Mười năm (thơ)</i>	Tương Phô	—	13
26.	— <i>Cùng đi vào những mùa xuân</i>	Tuân Huy 138	—	14
27.	— <i>Xuân lên,</i>				
	<i>Sài thành xuân cảm (thơ)</i>	Thùy dương Tử	—	14
28.	— <i>Diễn tả (thơ)</i>	Trần đức Uyên	—	15
29.	— <i>Ngựa Việt ngựa Tàu</i>	Thái Bạch 151	—	15
30.	— <i>Mùa xuân hôm nay (thơ)</i>	Vương Tân	—	15
31.	— <i>Mộng tưởng (thơ)</i>	Tru Nhì	—	15
32.	— <i>Sinh viên đạp xe cyclo</i>	Nguyễn Vỹ 159	—	16
33.	— <i>Gió xuân (thơ)</i>	Trần-tuân-Kiệt	—	16
34.	— <i>Minh ơi !</i>	Diệu Huyền 167	—	17
35.	— <i>Văn chương thoát ly</i>	Thẩm thệ Hà 179	—	18
36.	— <i>Hoà xuân, đợi chờ (thơ)</i>	Phụng — Liên	—	18
37.	— <i>Tuần, chàng trai nức Việt</i>	Nguyễn Vỹ 184	—	18
38.	— <i>Catalina của Somerset Maugham</i>	Diệu Huyền 189	—	19
39.	— <i>Át Ty giao thira (thơ)</i>	Song Thu 196	—	19
40.	— <i>Một người tên là Huynh (truyện)</i>	Nhu Trị 198	—	20
41.	— <i>Dominique aujourd'hui présente (thơ ngoại quốc)</i>	Paul Eluard 205	—	20
42.	— <i>Khi một người chết (thơ)</i>	Nguyễn hùng Trát	—	20
43.	— <i>Lửa tình</i>	Trần tuân Kiệt 210	—	21
44.	— <i>Thư bạn đọc</i>	P.T. 214	—	21
45.	— <i>Đáp bạn bốn phương</i>	Diệu Huyền 217	—	22



- * Chúng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về những bài lai cảo của bạn đọc, (theo thề-lệ chung của các tạp-chi quốc-tế).
 - * Bài lai cảo không đăng, không trả lại.
 - * Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiện trích đăng những bài trong tạp-chi PHÒ - THÔNG, nhưng yêu-cầu để rõ xuất-xứ : « Trích Tạp-chi PHÒ-THÔNG » và đừng viết tắt.
 - * Cấm trích, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
 - * Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.
- Copyright by PHÒ THÔNG, printed in Viet-Nam.

ĐẶC BIỆT XUÂN BÌNH NGỌ



P

H Ô-Thông lập-chí xuân này trải qua 8 Xuân. 3 xuân tương-dối hòa-bình, 5 xuân máu lửa, loạn-ly.

Máu lửa nở hoa mùi sát-khí, đỏ rực Non-Sông. Tiếng súng vang-lừng thay cho tiếng pháo. Xác người ngổn-ngang thay vì xác pháo, xác hoa.

Chiến-tranh là Tết của Tử-thần, Xuân của tang-tóc. 5 mùa Xuân máu lửa, hàng vạn thiếu-phụ, thanh thiếu-niên, thiếu-nữ, nhi-dòng, bò lão, đê khấn trắng trên đầu, gắn băng đen trên áo, ôm nấm mộ trong lòng.

Nụ cười hồn-nhiên vô-tu bỗng biến thành

ngắn lè. Tiếng hân hoan mừng năm mới thành tiếng khóc thê thảm, bi-ai trong các gia đình Việt. ở miền Nam cũng như miền Bắc.

Về miền Bắc của Cộng-sản Quốc-tế, của Trung Cộng, Nga-xô, Tiệp khắc, Đông-Đức, đã lén vượt qua vĩ tuyến 17, đem chiến tranh phá hoại, chiến tranh tàn sát, diêu linh, gieo khắp miền Nam. Mảnh đất của Tự do, bỗng trở nên thành trì của ly loạn.

Miền Bắc cũng bị ném bom. Bộ-đội miền Bắc vào Nam cũng bỏ muôn nghìn xác chết khắp các Rừng núi ruộng lầy ở Việt-Nam Cộng-Hòa.

Bom đạn tiếp tục nồ ngày nồ đêm, liên miên ; tiếng pháo khóc xuân của Dân-tộc, pháo oán hận, căm hờn củ Lịch-sử.

Xác người ngã gục, ngòn ngang, dâm man, xác Việt Cộng Sản, xác Việt Quốc-gia : xác đàn con thù địch của Việt Nam Đất Mẹ.

Đạo Chú-hô hào ngưng bắn. Đạo Phật kêu gọi Hòa Bình. Chúng ta thấp nén hương lòng, cầu nguyện cho những tiếng bất sỉ-si, vô tham-vọng, những tiếng từ bi, bác ái, được tất cả hai bên Nam Bắc cùng nghe.

Hòa bình sẽ vẫn hồi nhanh chóng nếu Bắc về Bắc, Nam ở Nam, không cần ai giải phóng.

Với ý nghĩa đó, Phò Thông tạp chí mong tất cả bạn đọc cầu nguyện đêm giao thừa cho Tổ quốc Việt Nam được hòa bình, thống nhất, cho Dân-tộc Việt Nam được giữ vẹn Tự do, hạnh phúc, hùng cường. Dân-tộc Việt-Nam muôn năm !

PHÒ THÔNG Tạp Chí

tặng các bạn ký-giả và thi-sĩ nghèo

Tớ cũng đã nghèo như các anh,
Hết tiền, hết gạo, chạy loanh-quanh.
Nhưng thơ không hết, ngồi ngâm mãi,
Ngâm cạn văn thơ, ruột ráo-hoanh !

Tớ cũng đã nghèo như các anh,
Viết văn bụng đói, chịu nấm khoanh,
Võ-về người đẹp trọng giày lát
Tưởng-tượng Nàng-Thơ đôi mắt xanh.

Tớ cũng đã nghèo như các anh,
Viết bài hăm-hở thức năm canh.
Đợi tiền nhuận-bút ngồi đơ mò,
An-ủi bằng li nước đà chanh.

Tớ cũng đã nghèo như các anh,
Mỗi lần lo Tết đứt gân xanh !
Quanh năm chuyện ngắn, thơ, hồi-ký,
Tết đến năm queo chiếc chiếu mành.

Tớ cũng đã nghèo như các anh,
Tiền vội trong túi, vội ra nhanh.
Văn-chương dính áo, tiền không dính,
Mỗi cuộc mà tay vẫn trắng-toanh !

Đã mang cái nghiệp, thế thôi dành !
Tớ vẫn còn nghèo như các anh,
Nước mắt mồ-hôi hai thế-hệ,
Mia-mai còn lại chút... hư danh !

★ NGUYỄN-VĂN

● cõ - nhän

VUI XUÂN

THEO
Ý
NGHĨA
GÌ ?

Tháng giêng ăn lợt ở nhà,
Tháng hai cờ bay tháng ba hởi hè,
Tháng tư trồng đậu nành
Ấn tết Đoan- ngọ trở về tháng năm.
Tháng sáu buôn nhän bán trám
Tháng bảy rày rầm xá tội với nhän
Tháng tám chơi đèn kéo quan,
Bước qua tháng chín chung chăn
buôn hồng.
Tháng mười đông thóc bán bông,
Tháng một, tháng chạp nên công
hoàn toàn (1)...
Qua bài ca dao đã có từ lâu
đời, chúng ta được dịp nhận

nhiều về cuộc sống của
dân tộc Việt-Nam chúng ta
về một xứ hoàn toàn
nông nghiệp, đề duy trì sự sống
còn và tìm nguồn vui cho bõ
hững ngày nắng mưa rãi rầu,
ăn cực nhọc, ông cha chúng
ta đã nghĩ rất nhiều trên phương
diện tò-chức gia đình và xã-hội
sao cho thành thạo dễ chịu.

Tranh đấu đẽ mà sống, người
Việt đã lò-chống thiên nhiên,
chống ngoại xâm, chống giặc
cướp... riêng với ba cuộc chống
trả dò ta đã thấy ông cha chúng

1. Nếu có chữ nào sai, xin đọc
giúp thử tôi.

XUÂN BÌNH NGỌ

cõ NHÄN VUI XUÂN

ta chịu vất vả gian lao đẽn tột
bực trên một mảnh đất sát với
cường lân ngoại-địch luôn luôn
chia vào ta những mũi dùi bén
nhọn. Đã vậy, với rừng núi âm u,
hoang lạnh nước độc ma thiêng
lai nay hạn hán mai lụt lội con
người Việt-Nam luôn luôn cảm
thấy mình bị đe dọa mà không
thể ngừng đối phó. Chính cái
hoàn cảnh, cái vị-trí bất lợi ấy đã
thúc đẩy người cõ của chúng ta
đạt tới hai đức tính vô cùng
cần thiết là sự siêng năng cần
cù trong việc làm ăn và lòng
yêu đời là căn bản cho mọi
hoạt động.

Bài ca dao trên đây đã nói
lên cái quan-diêm nhân sinh của
dân tộc chúng ta, đồng thời nó
nêu ra cái trình-tự của cuộc
sống hàng tháng hàng năm sao
cho có vất vả thì cũng có thanh
nhản. Trình-tự này quả rất có
quí-cũ nghĩa là việc mưu sinh
với cuộc hành-lạc xen kẽ rất
đều hòa, rất phù hợp với thiên-
nhiên, với thời-tiết, với đời
sống nông-nghiệp và cả đời
sống xã hội nữa.

Ở nước ta người dân quê
bản nhiều nhất vào hai vụ cấy
cày gặt hái: vụ chiêm và vụ

mùa. Ngoài hai vụ này có những
vụ trồng mầu là những vụ
trồng ngô, đậu, khoai ráy, rau
dưa ít quan trọng hơn, nghĩa là
ai muốn làm thêm thì làm, căn
bản của nông nghiệp vẫn là hạt
thóc, cây lúa. Do đó vào mùa
Xuân người ta được rảnh rỗi
nhiều nhất và nếu bầy các cuộc
vui thì cũng vào mùa này thời
tiết dễ chịu hơn hết.

Mỗi tầng lớp xã hội đều có
các cuộc mua vui riêng và các
trò vui thường là các cõ lục, có
những cõ tục áp dụng cho toàn
quốc và cũng có những cõ tục
thuộc từng địa phương. Rồi với
ngày Tết Nguyên-dán, người ta
bắt đầu mọi cuộc hành-lạc và các
cuộc hành-lạc có nhiều nhất vào
tháng ba đầu năm.

Tục ăn Tết và vui Xuân đối
với các nước Đông phương nói
chung và Việt-Nam nói riêng
bao gồm nhiều ý nghĩa do tục
này chịu ảnh hưởng rất nhiều
về tôn giáo, về đạo thờ kính tờ
tiên, về những liên hệ thiêng
với gia đình và xã hội do dân
tộc chúng ta đã là một khố
người ràng buộc với nhau rất
chặt chẽ từ lâu đời. Nhứt cử
nhất động của mỗi cá nhân, mỗi

tập thể đều có sự gắn bó trên mọi phương diện. Bởi lẽ này nếu ta so sánh thì tục ăn Tết, vui xuân của người Đông phương không đơn giản như tục ăn Tết của người Tây phương nếu ta có thể đồng ý rằng ngày Tết của Tây phương không long trọng hơn một ngày chúa nhật hàng tuần, ngày mừng lễ Thiên Chúa giáng sinh còn tưng bừng hơn cả ngày đầu năm của họ.

Cái Tết của chúng ta trái lại nhộn nhịp hơn, thiêng liêng hơn. Bỏ qua cái phần họp nhau cha con, chồng vợ, họ hàng, làng xóm để liên hoan, để chúc tụng, để chạm chén chạm đầu say sưa ngày ngắt, ta còn thấy cái không khí giao cảm giữa kẻ sống và người chết, với quỷ thần trời đất và vũ trụ. Chẳng hạn: đến ngày Tết mọi gia đình Việt-Nam từ thượng du xuống tới trung châu đều làm cỗ tiễn ông Táo (2) trồng cây nêu, nấu bánh chưng, sửa soạn lễ đón ông bà v.v...

Ở đây có vài điểm xin lưu ý:

Mỗi gia đình có một bếp và có vua bếp. Bếp là một hộ, một nhà, được ghi nhận kè từ khi

ông cha chúng ta chấm dứt đời sống bộ lạc, du mục và cũng từ giai đoạn ông cha ta biết làm ruộng. Cuộc sống đã được cố định ở một vị trí, một địa phương, từ từ đó đời sống tinh thần của tổ tiên ta bắt đầu phát triển mạnh cho tới ngày nay.

Chúng ta có tục thờ cúng ông bà là do quan niệm sùng bái người chết, những người đã có nhiều công ơn với chúng ta. Quan niệm này còn phù hợp với giáo lý của Khổng Mạnh sau khi chúng ta đã chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán tộc và được tăng cường thêm mỗi ngày. Theo nhận xét của chúng ta, việc thờ cúng ông bà của người Việt chúng ta còn thành kính hơn việc thờ cúng tổ tiên của người Tàu.

(2) Ta thờ vua bếp có lẽ là do lúc này xã hội Việt-Nam đã tách thành gia đình nhỏ và đã có đời sống định cư. Chúng ta tin rằng Táo thần có nhiệm vụ trong nom từng gia đình và có ảnh hưởng trực tiếp đến sự thịnh suy của chúng ta. Sự thờ cúng này không ngoài một linh ngưỡng, một mê tín bắt đầu từ một thời xa xưa của lịch sử ngày nay và vẫn tồn tại trong dân gian nhất ở thôn quê.

Truyền thuyết về bánh chưng, bánh dày cũng nói lên sự việc này (vua Hùng trong khi chấm giải các món ăn cúng ông bà ngày Tết của 22 người con đã chọn món bánh chưng bánh dày. Bánh chưng hình vuông ngoài bọc lá xanh tượng trưng hình Đất. Bánh dày hình tròn, mặt nồi vòng lên, màu trắng tượng trưng cho Trời (mặt trời). Hai thứ bánh này dâng lên cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã khuất có ý nghĩa là con cháu nhìn nhận sự nghiệp nuôi dưỡng, gây dựng của ông cha mình lớn rộng như trời, đất. Với quan niệm này các món nem công, chả phượng, tay gấu, gân nai và các thứ cao lương, mỳ vị khác thua là phải. Nhất là người Đông-phương trọng tinh thần hơn vật chất, đặc điểm của Đông-phương so với Tây-phương là ở chỗ này...

Chúng ta ngoài điều biết ơn tổ tiên, trong dịp Tết còn muốn có sự thông cảm với người chết, với quá khứ về những việc chúng ta đã làm hoặc hay hoặc dở trong năm. Chúng ta đã nghĩ rằng con cháu là những kẻ nối dõi ông bà trên con đường sự nghiệp mà tiền

nhân đã để lại thì ngay đầu năm, ngày thiêng liêng nhất của một năm nếu láo công lên chầu trời để báo cáo việc thế gian chúng ta cũng có bồn phận phải thanh toán với người chết thân yêu những hành động của chúng ta, đồng thời kêu nài người chết phù hộ độ trì con cháu ăn nên làm ra. Với chúng ta, người chết chưa là hết, người chết vẫn lần quẩn với kẻ sống cũng như chúng ta còn có rất nhiều liên hệ vô hình với Trời, Đất, quỷ thần.

Tóm lại Tết không phải là một dịp để «xả hơi» để giải trí, để giải lao sau những tháng tranh đấu gian lao với cuộc sống như người Tây Phương đã nghĩ.

Đối với quý thần, do chúng ta không đi sâu vào khoa học, chúng ta có nhiều mê tín, dị đoan. Chúng ta coi mọi hiện tượng trong trời đất như gió, mưa, sấm, sét và mọi vật ở ngoài vũ trụ đều có ảnh hưởng đến bản thân chúng ta, đến gia đình, làng mạc và cả đến đất nước. Chúng ta đã nghĩ: đất có thần đất (thờ thần) núi có

CỒ NHÂN VUI XUÂN

thần núi (sơn thần), sông có Hà-Bá, nước có thủy thần v.v... khiến ta phải kính sợ, sùng bái cho được yên. Rồi chúng ta quan niệm vào hai mùa thu, đông có cây tiêu sái, mọi vật ngừng sinh động thì trong khoảng thời gian này thần đất cũng vắng mặt ở hạ giới. Ta phải kiêng «động-thờ», nghĩa là kiêng việc cày bừa, cuốc xới hay già gao e động đến đất, kiêng nhất là vào ngày mồng một Tết.

TÌM CỐ TỤC XÔNG ĐẤT.

Với tục này, người vào nhà ta đầu tiên phải là người đang làm ăn phát đạt, có uy vọng, có tính tình cởi mở, có lòng nhân hậu v.v... thì sẽ mang lại cho gia đình ta nhiều may mắn trong năm. Vì sự mê tín này người ta phải lựa chọn trước người xông đất cho nhà mình hoặc nếu không tìm được ai vừa ý mình thì người gia chủ xông đất lấy.

Tiếng pháo giao thừa dứt thì người gia chủ ăn vận chỉnh tề bước ra ngoài nhà, đi một quãng đường rồi trở về, coi như thế là làm xong việc xông đất. Ngoài ra người ta kỳ nhát người nào có đại tang đến nhà vào

giờ phút đầu năm (ngày mồng một) do đó, những người «nhà có bụi» không bước ra khỏi ngôi trong mấy hôm tết.



MÙA XUÂN, MÙA CỜI MỞ CHO TÌNH CẢM.

Luân lý cồ truyền của Á Đông vốn xưa nay rất nghiêm khắc đối với sự giao du thân mật giữa các thanh niên nam nữ. Vậy mà ở một vài địa phương luân lý, đạo đức đã phải nhường bước do ý nghĩa mùa Xuân là mùa phát triển mọi năng lực thiên nhiên từ vạn vật đến con người, mùa Xuân là mùa sinh sôi, nảy nở, những sự gò bó, những cảm trở đổi với cuộc sống đều trái với ý chí thiêng liêng của tạo hóa. Rồi người ta đã làm ngơ cho các cuộc rập rìu oanh yến của trai thanh gái lịch nhờ vậy làng Lim tại tỉnh Bắc Ninh (Bắc phần) có tục mở hội để trai gái hát xướng và tìm bạn. Mỗi năm, không phải chỉ có dân vùng Lim được hưởng cuộc vui này mà cả người ở các tỉnh xa cũng tới chật ních cả gò đống, đồng bái, từ nơi đình trung đang nhộn nhịp tiếng trống, tiếng chiêng ra tới ngoài thôn xóm. Cứ vừ

CỒ NHÂN VUI XUÂN

mắt nhau là họ ngừng bước đứng lại hát lên những câu «huê tình», mỗi chõ năm mươi người, tiếng nam cất trước, tiếng nữ cất sau, riễu cợt nhau, trao tình ý với nhau rất là vui vẻ. Những người đến xem cũng vỗ tay góp vui hay tán thưởng khi được nghe những câu xứng ý. Môn hát ở đây là «Quan họ» đáng kẽ là một bộ môn đặc biệt trong ngành ca nhạc Việt Nam và đặc biệt hơn nữa là các cô thôn nữ vùng Lim thường thường da trắng, má hồng, miệng cười rất có duyên, khoe mắt tròn đầy tình tứ ái gapor mà không cảm.

Hát «Quan họ» còn có tục là khi đôi trai gái hợp tình hợp ý thì thường tính luôn đến chuyện kết bạn hoặc đi tới hôn nhân, hoặc giao ước hàng năm cứ tới ngày sẽ tái ngộ để nối văn nối giọng.

Theo tác giả «Phong lưu đồng ruộng» khi người ta muốn kết bạn với nhau phải nhân ngày hội ở làng bạn gái, chàng trai mang lẽ đến đình lễ thần và ra mắt quan viên trong làng và phụ huynh người bạn gái.

Trong buổi lễ thần có đốt

pháo, cồ bàn linh đình như làm tiệc cưới. Rồi họ bên gái công nhận bên trai kết bạn với con mình sau đó bọn quan viên bên gái cũng sang yết thần bên trai và thù tac vui vẻ.

Tục này như trên đã nói, không buộc đôi trai gái nhất định bước sang giai đoạn hôn nhân và hay là đôi bạn tình thần đã vì thế có khi người trai đã có vợ, người gái có chồng rồi mà vẫn kết bạn với nhau. Tóm lại tục hát «Quan họ» thuộc một căn bản nghệ-si tính ít đâu có và cũng một phần nào chống lại nguyên tắc luân lý «nam nữ thư thụ bất thân».

Ngoài tục hát quan họ còn hát Vi, hát Đúm cũng là những lời hát phong-tình, lảng man và dông dài hơn đề trai gái có dịp gần gũi nhau. Có nên nghĩ rằng thâm ý của cồ nhân do một tinh thần khoáng đạt và thực-tế là chánh sách khóa kín phòng the, ngăn rào chim xanh đã gây nên nhiều điều bất lợi? Có lẽ nào cồ nhân lại không biết luân lý, giáo-dục là cần-thiết, nhưng trai gái có được tìm hiểu nhau trong vẹn mới dễ đi tới hôn nhân

và cuộc hôn nhân sẽ tốt đẹp hơn là nhờ ở sự chắp nối của ông mai bà mối ! Dưới đây là một số trò vui có tính cách thương vong và đòi hỏi sự thông minh, khéo léo.



1.— Trò đánh đu

Đại Việt sử ký toàn thư ghi chép phong tục nước ta vào những ngày đầu Xuân có nhắc đến các cuộc chơi. Đu Du Ngô, Du tiên) là lối đánh đu không có một người hoặc Nam đánh đu với Nam, Nữ đánh đu với Nữ. Điều dễ hiểu là Nam, Nữ cắp nhau để rún rập, trầm bỗng trên cây đu tre cao ngắt trông ngoạn mục và hăng dẫn hơn, chẳng vậy nữ thi sĩ Hồ-Xuân-Hương đã nảy tú như sau :

... *Trai du gối hạc khom khom
cật*

*Gái uốn lưng ong ngửa ngực
lòng*
*Bốn mảnh quần hồng bay phát
phớt*
*Đôi hàng chân ngọc ruồi song
song...*

thật là vẽ nên một bức tranh tuyệt bút hết sức linh động hường hồ đây là cả một hoạt cảnh diễn ra trước mắt..

2) *Trò đánh vật* — Vật là một môn có thể nói vào hàng đầu của Võ Việt nam. Võ sĩ tất nhiên phải là những người sở trường về môn này sau khi đã rèn luyện dày công phu. Đánh vật cần phải có sức khỏe, dẻo dai và có nhiều thế lợi hại. Họ được đổi phương các đồ vật phải nhanh mắt, nhanh tay và nhanh trí khôn đề lừa địch vào chỗ yếu và khi đổi phương bị hờ cơ thì dễ bị nhào như bờn. Đòi này đồ vật hạng «ruồi» hạ đòn vật cỡ nặng nhẹ nhàng như trả bàn tay. Khi ra trước sân đình các đồ vật chỉ có đánh một cái khỗ ở hạ bộ, thường thường đều có thân hình vạm vỡ, bắp thịt ở tay chân nổi lên tăng thêm sự hùng tráng. Khách-giá vây quanh sân cõi võ cho hai bên rất nóng nhiệt và vỗ tay hoan nghênh mỗi khi được trông thấy những động tác lợi hại.

3) *Vật cù* : Môn này giống như môn bóng rổ ngày nay của Tây Phương. Người chơi chia ra hai toán, không quản bùn lầy lám láp tranh nhau quả cầu bằng gốc tre sơn. Ai bắt được quả cầu thì ném lên cho rơi vào rổ đổi phương. Chiếc rổ này thường treo trên một cây tre

cao khoảng trên dưới ba thước tây.

a) *Đánh phết* : Môn này rất được dân làng Phù-đồng (tỉnh Bắc-ninh) và dân làng Hiền-Quan (tỉnh Phú-thọ) ham chuộng. Nó tương-tự với khúc-côn-cầu (Hockey) đang thịnh hành thời bây giờ. Người chơi cũng chia ra hai phe : mỗi phe cầm một cái gậy đầu uốn cong để gạt mạnh trái cầu cũng làm bằng gốc tre vào lỗ do đổi phương canh giữ.

b) *Đấu roi* : (Trung-bình-tiên) môn đấu roi xưa kia rất thịnh hành ở Bắc-Việt nhưng gần đây môn này lại được phổ biến hơn từ Thanh-hóa-trở vào. Người ta còn gọi môn này là đấu gậy bởi hai người dùng mỗi người một chiếc gậy dài ngót ba thước tay đấu có quấn giề tằm vôi trắng để đánh dấu vào người của đối phương. Ai bị nhiều dấu vôi trên mình là thua.

Những trò vui tập thể cho nam-nữ có một số như sau:

a) *Chơi kéo co* : Đây là cuộc vui chung cho trai gái. Mỗi bên có hai chục người và mỗi bên nắm một phần dây chão (thừng

lớn). Bên nào thua thì phải uống nước, bên nào được uống rượu. Đè có sự hào-hứng có khi người ta không dùng giây chao mà dùng giây song là một thứ mây lớn bằng ngón chân cái dẽ trơn. Bên nào bị tuột tay thì càng dễ thua và không ý được vào sức mạnh.

b) *Chơi bắt trạch* cũng là một thú chơi khá xưa : ngày nay không còn tồn tại: một trai một gái choàng tay vào cõi nhau để một tay (dĩ nhiên là hai tay phải thò vào cái chum sâu để bắt con trạch ở dưới đáy (trò chơi này có ghi trong sách «chuyển đi Bắc-Kỳ năm Ất hợi của Trương-vinh-Ký).

c) *Tung còn* : Còn là một quả cầu ngoài bọc vài mẩu trắng trong nhồi chấu hay bông cho nhẹ, một đầu có kết tua. Trên bài cõi, trai có độ mươi người, gái cũng vậy sắp thành hàng đối diện nhau. Bên này tung thì bên kia phải bắt cho bằng được rồi tung trả lại. Nếu ai bắt trượt phải gán cho người tung còn một vật gì mình đang đeo trên mình. Có người thua quá chỉ còn có cái quần đính vào thân mà thôi.

Tàn cuộc người thảng trá tại đồ vật cho kẻ bại và bắt uống rượu phạt theo lệ đã định. Tục tung còn rất thịnh hành tại các miền Thượng với các đồng bào Mường, Thủ, Thái v.v...

Tại phủ Quì (Nghệ-An) Lang-chánh (Thanh-hóá) Bảo-lạc (Cao-băng) đồng bào Mường còn tổ chức các cuộc đi thăm hang Ré (ở Lang-Chánh) và các danh lam thắng cảnh địa phương. Trong khi đi chơi họ mang đồ ăn thức uống và lẽ vật để cúng thần. Tới chỗ nghỉ chân và sau khi làm lễ, họ thổi « khèn », hát « Đúm », tung còn, uống rượu, rồi từng cặp tìm nơi thanh vắng chuyện trò và dính ước trăm năm.

Qua các cuộc vui này ai cũng thấy cuộc sống phóng khoáng phù hợp với thiên-nhiên và mang lại nhiều hạnh phúc cho con người, đồng thời nó tăng thêm lẽ sống.

Những cuộc vui công cộng

a) *Đuồi heo săn cuộc*: Tại Tỉnh Sơn (tỉnh Hưng hóa B.V.) làng Yên-dồ (tỉnh Hà nam B.V.) có cuộc thi đuồi heo, bắt cuộc vào ngày mồng 2 Tết.

Sáng sớm mọi người trong làng đồ ra hết ngoài đồng. Ban tổ chức thả một con heo sau mỗi hồi chiêng nồi mọi người đuổi bắt con heo cho kỳ được. Còn tục săn cuộc thì già trẻ lớn bé nai nịt gọn ghẽ chờ tiếng cồng nồi lén là chạy ra ngoài đồng lùng cuộc. Giống chim này như ta đã biết có tài lùi trong các ven bờ ruộng rậm hoặc ven hồ, ao đê kiếm ăn vì chúng ưa tĩnh. Thấy huyễn náo chúng bỏ chạy và có khi cuống lên chúng ngã lăn người ta mới bắt được.

Với cuộc đuồi heo, bắt cuộc người ta có sự mê tín là bắt được hai thứ muông súc này dân làng sẽ gặp nhiều điều may, nhưng trong thực tế ít nhất ta thấy có một ý nghĩa là cuộc vui này khích lệ sự nhanh nhẹn, thoả vát và cũng gây được nhiều sự hào hứng. Tuy nhiên sự thành công còn tùy & may rủi nữa.

b) *Bơi trài*: Các làng ở bờ sông hay có cuộc thi bơi trài. Thuyền dùng vào việc bơi trài là những con thuyền làm bằng gỗ hình thoi do nhiều tẩm ván ghép vào dài sáu bảy thước tây, dáng rất nhẹ nhàng. Một người già lái, mỗi bên sáu bảy tay chèo

ngồi sát sườn thuyền. Mỗi tay chèo đều quấn khăn đỏ, khố đóng ngang lưng, mình trần đèn bóng như tượng đồng đen. Sau tiếng mõ hay trống họ đồng loạt đậm - mèi chèo xuống nước và tiến nhanh như gió để vượt các thuyền khác. Mỗi lần thi bơi trài, có tới hai ba chục chiếc thuyền như vậy đùa nhau trên mặt sông rất là hào hứng. Người đứng hai bên bờ vỗ tay khuyễn khích. Những người dự cuộc cũng hò hét để tự nâng cao tinh thần trong khi con thuyền lao mau như mũi tên và chẳng thua các xuồng máy như ta từng thấy. Cuộc thi bơi trài gây nhiều thích thú như các cuộc đua ngựa, đua xe máy & đồ thành.

Giải thưởng tùy theo khả năng quyên góp hay tài-chánh của hội đồng xã và của ban tổ chức. Thường thường giải gồm có vài chục bạc và một vài vuông nhiều hay lụa đỏ, hoặc kèm theo cái ô. Ngày xưa là vài quan tiền. Thực ra người ta cần lấy danh dự cho làng mình, cho phường mình hơn là lấy giải. Cũng trong dịp này một số khán giả đánh cá với nhau tiền trăm bạc chục như đánh cá ngựa.

c) *Đua bắt cá*: Nhiều làng có

dầm hồ, ao chuôm trong dịp vui xuân bầy ra cuộc đua nhau bắt cá để thử vận may trong năm. Tí-dụ làng Ngũ-xá (tỉnh Hà-đông) làng Phù-lưu (tỉnh Hà-tĩnh) đến ngày hội thì gặt trè trai gái và ra sông ngồi hay ngoài đồng, giăng lưới, úp nơm để bắt cá. Cá bắt được đem làm cỗ tết thần và chia nhau dẫu ít, dẫu nhiều.

Tại Lang-chánh (Thanh-hóá) cũng có tục tương tự gọi là *Tết cơm cá* vào tháng ba. Món ăn đặc biệt trong dịp này là lạng thịt những con cá lớn nhất trộn với muối và gạo nếp đã ngâm sẵn đêm hôm trước trong nồi lá xà rỗi đồ lên như ta thời xưa (vì đồng bào Mường không dùng gạo tẻ như người Kinh).

d) *Thi thi cơm và luộc gà*: Với cuộc thi này người ta đòi hỏi cơm phải thật thơm, ngọt, réo và gà luộc thật béo, vừa chín tới mà không nứt da, đòn cánh phải sắp đặt cho có mỹ thuật để tế thần (trò này thịnh nhất ở làng Thủ-Khổi, tỉnh Phú Thọ B.V.). Ở một vài địa phương khác người ta bày nhiều điều kiện ngặt nghèo để thử tài và thử cả trí của người dự thi.

Có hai lối thi: thi cá nhân và

thi tập thể. Người dự thi phải chạy nhanh đến giếng để lấy nước hay cướp cho được lọ nước mực sẵn để đấy. Việc tiếp là kéo lửa bằng nòng tre hay giang rỗi thi giả thóc ra gạo. Cuối cùng mới là việc nấu cơm (tục này ở làng Thị-Cẩm tỉnh Hà-dông). Ở nơi khác (làng Chuông cũng thuộc tỉnh này) người ta còn bày ra nhiều sự oái-oăm hơn là bắt nấu cơm trên mặt nước. Về trước khi nấu cơm phải ăn mía lấy bã làm cùi. Người dự thi ngồi trên chiếc thuyền thúng có mấy chiếc que diêm nhất định và một bó rơm bơi ra chỗ có đóng chiếc cọc tre ngoài ao. Cái cọc này nhô đầu lên khỏi mặt nước chừng một gang. Người thi cơm phải giữ sao cho thuyền không trôi, lại phải vo gạo, nhóm lửa. Đây là một cuộc thi dành cho đàn ông, còn cuộc thi dành cho đàn bà cũng buộc ăn mía lấy bã làm cùi có khác là phải ăn một đúra trẻ nít chưa biết đi, phải chăn một con cúc buộc ở sát bếp sao cho nó không nhảy ra ngoài vạch vôi đã vẽ theo một hình tròn trên mặt đất...

e) *Rước cái nõn nường.*

Còn lại một số ít làng còn giữ tục rước « nõn nường » trong những hội hè vào tháng giêng (tại làng Khúc-lạc và Di-nậu tỉnh Phú-Thọ Bắc-Việt). Nõn nường là gì? — Là khúc gỗ dẽo theo hình cái sinh-thực-kí của đàn ông và đàn bà. Sau cuộc rước linh-dinh người ta xô nhau tranh cướp, giành giựt của quý này do tin rằng cướp được cái nõn nường sẽ gặp được như sự mai mắn như chưa đẻ hay nuôi tẩm tốt tay...

Khảo về văn hóa Chiêm-
Thành ta cũng thấy dân Hồi tôn thờ sinh-thực-kí. Hình này đẽo vào đá cỡ lớn để trên cái bệ đá cao trên một thuyề tây, hiện nay được trưng bày thường xuyên tại viện Bảo-tàng cờ vật ở Đà-năng. Chúng tôi muốn hỏi rằng tục này phát sinh ở đâu? Ta bắt chước Chiêm hay Chiêm bắt chước ta? Xét văn hóa Trung quốc ta không thấy nói đến việc tôn thờ sinh-thực-kí của đàn ông hay đàn bà.

Thờ sinh-thực-kí, có lẽ người xưa đã nghĩ một cách hết sức đơn giản là nõn-nường biểu

dương lê âm dương, âm dương sinh ra muôn vật, âm dương cấu tạo ra nhân loại. Nói cách khác, không có nõn nường thì không có loài người, vậy nõn nường là vật thiêng liêng cần được tôn thờ. Người ta hy vọng thờ nõn nường để sinh sôi nảy nở, làm ăn phát đạt. Người mua tranh hứng rửa, tranh gà, tranh lợn, tranh cóc dạy học, tranh đám cưới chuột v.v... cũng không ngoài mong ước kề trên.

f) *Cờ người*: Từ mồng ba tết trở đi tức là ra ngoài giêng thường thường làng nào của Việt-Nam ta cũng vào đám (mở hội). Ban tổ chức bao giờ cũng nghĩ đến việc lập cờ người ngoài sân đình trong khi có lễ thần. Nói là cờ người vì quân cờ có người ngồi bên. Quân cờ là cái biển gỗ sơn son thiếp vàng có chũ xe, pháo, mā v.v... cắm trên mặt đất. Các cô gái làng xinh đẹp được lựa ra để làm quân cờ. Quân cờ chuyên dịch thì người cũng đi theo. Các cô được tuyển dụng trong dịp này rất xứng ý vì đây là dịp để trai làng và trai thiên-hà đến nhòm ngó. Ấu cũng là một cơ hội để quảng cáo cho đám chồng.

Chơi cờ cũng có ăn giải. Giải là một số bạc xưa kia là vài chục

và vài vuông nhiêu điều cũng như giải các cuộc chơi khác. Người chơi cờ cũng chỉ cần thắng lấy vinh-dụ mà thôi.

Cờ người chơi cũng gay go hết sức. Mỗi bên thường có một bộ tham mưu khi bí-mật khi công khai, tùy theo thê-lệ của ban tổ chức. Cờ mà gặp kỳ phùng địch thủ thì hạ được nhau không phải là dễ dàng, mau lẹ có điều đặc biệt là giỏi cờ chưa hẳn là do văn hay chữ tốt, tuồi tác, già nua. Ở một vài trường hợp thắng các cụ già, các дздвиг tu-mi lại là những cô gái mười bảy mươi tám từ các làng xa tới. Xin nhắc rằng chơi cờ cũng như chơi túc cầu, phải đánh thử, những người giỏi nhất mới được vào chung kết. Đánh thử thì đánh bằng bàn cờ gỗ ở một gian phòng bên cạnh đình hay chùa. Đi xem đánh cờ, người ta được dịp nghiên cứu các thế cờ, đó là đối với những ai sinh cờ, còn với thanh niên đó cũng là một dịp ngắm người đẹp để tính chuyện trãm năm.

g) *Tục già đám làng La*: Một cuộc liên hoan vào ngày Xuân có lẽ hồi hộp hơn cả là cuộc già đám làng La. (Không rõ làng La đây là Lê-khê hay La-cà

chuyên đặt the lụa ở tỉnh Hà-dông hay không) nhưng chuyện chúng tôi kể ra đây là chuyện có thực, thuộc một cõi-tục nhưng đã bị bai bỏ cách đây vài chục năm.

Ở làng này, khi hội hè bế mạc thì đêm cuối cùng khi khói hương còn nghi ngút trong đình, chiêng trống còn inh-ỏi, vào một giờ khuya bất thình lình người ta tắt hết đèn nến. Rồi trong bóng tối dày đặc, đàn ông đàn bà, trại gái tha hồ lôi kéo nhau để mở cuộc giao tình. Ánh sáng bùng lên, đâu lại vể đấy. Phép Vua thua lệ làng thì luân lý cõi truyền đến đây cũng phải agoanh mặt. Tục này là một dị-doan, có lẽ phát sinh ở ông Thần hoàng da tinh lăng man và vào giờ phút liên hoan mọi người trong làng phải dự cuộc nêu không làng sê gặp tai ương bất thường, mất mùa hay dịch lệ. Trò này hợp với tính xác thịt của con người nên được nhiệt liệt hoan nghênh nhất là được khoan dung tuyệt đối, do đó đã có câu ca dao : *Rủ nhau đi hội chùa Thầy (4)* *Vui thì vui thật chưa tày Giả La!*

* * *

Vua quan mừng xuân thế nào ?

Trên đây là những cõi-tục, những cuộc vui của đại chúng trong dịp đón xuân về. Thiết nghĩ cũng nên biết những nghi lễ, những cuộc liên hoan của thương tầng kiến trúc xã hội Việt-Nam từ ngàn năm trước.

Các sử chữ nho (Đại Việt sử ký toàn thư) kề rằng dưới đời Lý, Trần dân ta có nhiều phong tục rất thuần phác. Không khí tôn giáo bao trùm khắp cung dinh ra ngoài dân dã.

Ngày 30 tháng chạp dân đốt pháo mừng Xuân. Pháo là cái ống lệnh chúa thuốc nổ có ngòi chớ không làm bằng giấy quấn thuốc bên trong như ngày nay. Người ta đốt pháo ngoài sân và ngoài công trong khi già nhân giết gà mổ lợn sửa soạn cỗ bàn cho 3 ngày tết.

Mồng 5 tết trong cung vua có mở tiệc khánh hạ. Vua quan và dân chúng đi lễ chùa, viếng đền đài lăng miếu và phong cảnh địa-phương.

Tháng hai quan cho dựng Xuân-dài đón phường chèo về múa hát. Ai ai cũng được đến dự. Ở nơi công-cộng người ta bày các cuộc đánh vật, chơi gà,

4) Chùa Thầy ở Sơn Tây, tháng giêng cũng có mở hội rất vui.

đánh cầu lẩy giải thưởng. Chánh quyền và dân chúng rất thân cận với nhau trong dịp này.

Đúng ngày lập xuân, vua cắt người tộc-trưởng cầm roi vút vào lưng con trâu đất (thồ ngưu) do mục-đích khuyến nông. Ở các tỉnh theo lệnh của nhà vua, các quan được trích tiền kho ra làm yến tiệc (khoảng trung tuần tháng hai) mời các bộ lão đến thọ ơn mưa móc. Ra về các thực-khách còn được tặng một số tiền gọi là tiền đò giang (hành-phí) và vài vuông lụa hay nhiều làm kỷ-niệm. Cụ già nào yếu quá không đi được thì quan cho mang tiền đến tận nhà. Tục này bị bai bỏ từ thời Pháp thuộc.

Ngoài nghi-lễ, yến tiệc, giới phong-kiến và quý-tộc có những cuộc vui như sau (theo An-nam chí-lược do Lê Tắc là người đời Trần) :

... « Ngày mồng ba Tết, vua ngự ra gác Đại-hưng (trên cửa Đại-hưng), xem các hoàng-tử và nội-thị đá cầu. Trái cầu là một quả tròn bằng nǎm tay bọc gốm hay lụa. Kẻ nào đá liên tiếp, lâu không rớt xuống đất là thắng. »

Các quan thì đánh cầu bằng tay trên ngựa.

Thật không ngờ môn đá cầu tức đá kiện ngày nay lại thịnh hành trong giới quyền quý đời bấy giờ và cả ở nơi dân chúng nữa.

Người ta kẽ rằng vào đời Lê có một ông quan đã đá cầu chúc thọ chúa Trịnh với lời hứa mỗi quả cầu là một tuổi thọ. Đặc biệt là ông ta đá cầu trên thuyền, thuyền bị rung rinh mà ông đá được tới mấy trăm quả không biết mỏi...»

Môn đánh cầu trên ngựa xét ra cũng khá phổ biến ở Đông phương trong cuộc giải trí của vua quan (xin coi Lý thường Kiệt của Hoàng-xuân-Hán). Ta thấy tục này cũng có ở Chiêm-thành từ lâu đời. Người chơi chia ra hai phe. Ai nấy đều cưỡi ngựa, cầm trưng đầy mạnh quả cầu sao cho lọt vào cửa của đối phương. Lối chơi gôn của Tây-phương xem ra cũng tương tự một phần.

Kết luận

Trước những tập tục truyền, những trò vui trong ba tháng Xuân, nếu gạt bỏ những yếu tố mê tín, dị-doan, ta phải công nhận các cuộc vui của cõi nhân

có nhiều ý nghĩa lành mạnh hợp lý. Những tục lệ ấy, những trò chơi ấy có rất nhiều liên hệ đến đời sống tinh thần của mọi tầng lớp xã hội chúng ta và có ảnh hưởng rất tốt đẹp đến người dân vui vẻ mà sống, hăng hái tranh đấu trên mọi phương diện nhờ đó nước được giàu dân được mạnh.

Còn gì thích hợp hơn là lựa những ngày Xuân để thông cảm với trời đất, quý Thần và Ông bà?

Còn gì thú vị hơn là vào những lúc thời tiết ẩm áp, ánh dương sáng lòa thanh niên nam nữ được tự do cởi mở tâm hồn, quốc tuý ? *



* YÊU LÀ THẾ

Cô gái thủ thỉ với mẹ :

— Anh ấy rất yêu con. Anh hao tổn không biết bao nhiêu để mua quà tặng con. Con ái ngại lắm, và con muốn anh ấy đừng làm thế nữa. Làm cách nào, hờ mẹ?

— Dễ mà con! Sau khi con lấy hắn ta...

tình đê yêu đương và đê tái hôn nhân?

Còn gì hợp lý hơn là có một khoảng thời gian đê mua vui với nhau sau những ngày tháng mưa rầu nỗi rã, cực nhọc?

Còn gì sung sướng hơn là cũng trong dịp này bà con thân hữu xa gần gặp gỡ nhau đê thử tạc cho tăng thêm tình đoàn kết xóm làng, dân tộc?

Cỏ nhân đã khéo suy xét và tổ chức các cuộc vui Xuân như vậy là hợp với lẽ trời, hợp với lòng người, nếu bỏ các cỏ tục ngày Xuân thì còn gì là quốc hồn, quốc túy ? *



T RONG đời quân ngũ tôi đã gặp nhiều chuyện khó tin nhưng quả là sự thật. Tôi kể ra đây bạn đọc, có người sẽ không tin, cho là tôi viết láo, ba xạo. Xin các bạn hiểu cho rằng tôi cũng là một kẻ liều lĩnh, gan lì và ít khi tin nhảm. Vậy mà..., sau này tôi lại trở thành kẻ mê tín hơn ai hết.

Nhà Thơ Nguyễn Vỹ — «người tù 69.» — đã được ném nước độc ở Sơn Hà và Trà Bồng... nhưng vùng Minh Long cũng... độc nước không kém gì hai nơi đó. Đêm ở M.L. đến nay, còn đồn đại rằng, trước đây vài chục năm, Suối Tía ở gần Quận đường, nếu ai lở lội chân xuống sẽ bị tuột hết lông chân.

Nhân ba ngày Tết rảnh rồi tôi xin kè hầu quý bạn một câu chuyện đặc biệt.

Dạo ấy tôi còn làm Quận Trưởng một quận miền thượng du ở tỉnh Quảng Ngãi. Địa phương này xưa kia người Pháp dùng đê lưu đầy những người bị tù tội nặng. Quận Minh Long của tôi cũng nổi tiếng là nơi ma thiêng nước độc như các vùng Trà Bồng, Sơn Hà xứ Quảng

(Chuyện thật kè theo lời một người bạn)

Ngày dời lên Quận, tôi chỉ
chỉn mà phát ngán. Dân, ngoài
một vài trăm người kinh còn tất
cả là người Thượng. Năm giữa
thung lũng tử thần, quận
đường được bao vây bởi một số
tiền đồn quân sự. Công chúa
thầy thơ được dăm ba «*ngoe*»
tùn những người «*bí*» đi chớ
chẳng ai thích lên ở xứ khi ho cò^{gáy} này.

Sống ở miền rừng núi thật
buồn chán và ngày giờ dài đến
khủng khiếp. Ở Saigon với cuộc
sống hối hả, thoát một cái hết
4 giờ nhảy đầm, thoát một cái hết
một đêm bạc. Và nhiều khi
thoát một cái đến chúa nhật,
đến kỳ lương lại cũng thoát một
cái một cuộc đời, một đám cưới,
một vụ ly dị. Ở đây chúng tôi
sống trong những ngày những
đêm dài dằng dặc. Đói mồi mới
tới phiên chợ, dù cứ ba ngày là
một phiên, chờ mãi mới có dịp về
Tịnh. Còn đi Saigon, chúng tôi
bảo nhau... chắc phải đợi «*Tết
Congo*» mới đi được.

Quận của tôi có hai đại đội
Bảo An và độ 15 trung đội Dân
Vệ (1) 99% quân số là Thượng,
tất nhiên vì thế cấp chỉ huy
cũng hầu hết là... đồng bào

« Việt Nam mới ».

Ngày mới lên, ông Phó Quận
Trưởng Hồng Vũ căn dặn tôi :

— Đại Úy phải cẩn thận.
Dân Thượng ở đây hiền, tốt;
nhưng một số có bùa phép nhất
là thuốc độc của Thượng. Đại
Úy phải canh chừng hết sức.

Tôi không sợ lâm nhưng
hơi ngạc nhiên :

— Bùa phép ? Bộ họ trù ếm
tôi chắc. Còn thuốc độc, mình có
ăn nhậu gì với họ đâu mà họ
« thuốc » mình được.

Ông Phó Quận Trưởng Vũ,
vẫn bằng một giọng nói nghiêm
trọng cũng như với nét mặt
nghiêm trọng thực sự của ông đã
trả lời câu hỏi của tôi như sau :

— Để phòng trước vẫn hơn.
Thuốc độc Thượng đã giết hại
Dân Vệ, Bảo An, Biệt kích ở
đây khá nhiều. Đó là bọn nội
tuyến của Việt Thượng cộng
mùa chuộc. Không ăn, uống để
dành. Nếu họ bắt tay Đại Úy hay
bước lên cái bóng của Đại Úy
về Đại Úy có thể chết được.

— Lạ nhỉ, bắt tay mà chết
được. Kỳ cục !

(1) bây giờ là ĐHQG và NQ

Lúc đầu tôi không tin, nhưng
sau này, ở hơn mười tháng với

người địa phương tôi có dịp xác
nhận lời ông Vũ. Có hai, ba Dân
Vệ Thượng bị thuốc chết. Bác sĩ
kiểm không ra bệnh. Nạn nhân
cứ chương phình bụng lên, mắt
đỏ như lửa và thè luồi ra chết
thẳng cẳng. Những báo cáo của
Trung đội Tiểu, Đại Đội
Trưởng và Xá Trưởng đều trình
là nạn nhân bị « thuốc Thượng »
mà chết.

Có nhiều bạn khác, vào những
buổi tối nhàn rỗi, tình hình an
nhìn cho phép, chúng tôi tổ chức
cầu cơ. Hôm thì gặp Sơn-Lâm
Đại Tướng quân, bữa gặp cụ
Phan Chu Trinh, Huỳnh Thủ
Kháng. Những tối cầu cơ nào
cũng gặp « tùng lum » mấy ông
Biệt Kích, Dân Vệ Thượng bị
thuốc độc chết. Hồn mấy vị ma
Thượng này, vì không biết chữ,
nên cứ quay tút thò lò. Những
người Thượng làm thư ký ở
Quận ngồi quanh bàn cơ nói xì
xò tiếng Thượng một lúc và ra
đầu, cơ chỉ vào chỗ họ đặt tay.
Cuối cùng họ cho biết :

— Đó là hồn mấy ông lính
Thượng bị thuốc chết, về đòi
tiền tử tuất và xin Quận trưởng

báo thù cho.

Đời tiền tử tuất thì có thể
giúp được, chứ báo thù... tôi
biết kiếm ai ra mà báo... bây
giờ Hồi có biết ai ám hại không.
cơ cứ quay tút thò lò không
trả lời. Thánh thần ma quỷ còn
không biết kẻ bỏ thuốc độc huống
hồ là người trần mắt thịt như
tôi đây.

Đặc biệt có chuyện thật lạ
lùng này khiến tôi càng.. mê tín
dữ.

Dạo ấy, tôi còn nhớ rõ là đúng
vào dịp Tết. Nhân có phái đoàn
của tỉnh lên, quận phải mời họ
ở lại nhậu nhẹt một bữa. Phái
đoàn gồm có ông chủ sự phòng
tài chính, ông phó quận trưởng
hành nghĩa tháp tùng theo lên chơi
và một vài sĩ quan của tiểu khu.

Trong bữa « tiệc đầu xuân nơi
xứ Thượng » có cả hai ông đại
đội trưởng Bảo An là Đinh Kín và
Đinh Bi (người Thượng miền
Quảng Ngãi ai cũng mang họ Đinh
hết; cũng như thời Ngô đinh,
thiên hạ lớn bé đều « theo đạo » và..
lấy tí họ Ngô cho thơm. « Thiên
hạ » đây có thể kè đù mắt vẫn, vỗ
bá quan đầy các cụ nhé ! Rượu
cần nhậu vài ly lớn, nhiều người

nghe tin ông Trung úy Đinh Bi nói tiếng là xem tướng và đoán số hay nên yêu cầu tôi nói với ông xem hộ số mệnh công danh tài lộc của họ ra sao.

Trung úy Đinh Bi thì tôi biết. Ông ta là một sĩ quan nhảy dù của Pháp ngày xưa, rất can đảm và bình tĩnh khi lâm trận. Phần nhiều, tôi dè ý mồi lần sắp hành quân, ông đều coi cẳng gà và lấy máu gà đỗ lên đầu rồi xoa khắp mình. Tuy buồn cười nhưng vì đó là phong tục người ta, tôi cũng chẳng « ý kiến » làm gì. Có điều, mấy lần hành quân, thăng bại ra sao. Trung úy Bi đều nói trước và kết quả trúng phong phóc. Lần này nghe mấy ông trong phái đoàn Tinh tòi mới biết ông Đinh Bi của tôi còn kiêm thêm nghề tướng số ngoài cái mục đoán... quê hành quân bằng máu và cẳng gà.

Thực ra dù vậy tôi vẫn chưa tin lắm nhưng tôi nề lời yêu cầu của họ cũng nói với Trung úy Bi:

— Ông Đại-đội-trưởng xem hộ cho mấy vị trong phái đoàn để làm kỷ niệm chơi nhân dịp họ lên thăm Quận mình.

Miệng nhai trầu bóm bém, khuôn mặt say rượu đỏ lử, mắt ông sêch sêch nhìn hết người nọ

đến người kia. Một lát, chỉ vào một thực khách ông nói:

— Trong nửa năm nữa ông sẽ chết.

Đó là ông Phó trưởng chi cảnh sát quận. Ông ta béo tròn béo trọc, nghe thấy nói thế, cười nhăn :

— Chết ở đâu, bệnh gì « thầy »?

— Bệnh to bụng như đàn bà chửa.

Mọi người cười ồ. Tài, tên ông phó trưởng chi nói :

— Biến thành đàn bà đẻ mà... được « chửa » rồi chết thì cũng chịu.

Trung úy Châu làm ở quận Hành-nghĩa vội hỏi :

— Còn tôi bao giờ chết và bao giờ lên lon đây cụ ?

— Trung úy hả ? Ông sẽ chết rồi mới đeo lon Đại úy được.

Mọi người lại cười thét lên. Châu gật gù :

— Ủ thì cho là truy thăng cố Đại-úy đi. Có thể lắm. Nhưng bao giờ chết và chết thế nào mới được chứ. Bị mìn, bị bắn, bị dâm... ?

Người sĩ quan Thượng lắc đầu:

— Không. Trung úy bị...đè mà chết. Qua cái Tết này, chưa tới Tết sau... là Trung úy lên lon !

Châu cười rũ rượi :

— Tôi cũng nhảy dù đây nè cha. Dọa nhau làm gì vậy ? Đề mà chết tức là « thương hoặc hạ mã phong » rồi còn gì. Chết thế mà sướng đấy nhé. May là cũng còn được một năm nữa. Dù sao, xin cảm ơn thầy đã... báo trước.

Từ nay tới giờ ông Long chỉ ngồi yên lặng nghe. Ấy mấy ông công chức tinh lẻ có chủ sự trở lên.. là bao giờ cũng hay.. « ra cái vẻ » như vậy. Thấy mọi người hỏi xong Long mới hắng giọng vài cái rồi thẳng thắn :

— Sao mà ông xem cho hai người, ông đều bắt họ chết ráo trời vậy ? Còn tôi liệu có chết không đây ?

— Ai mà chẳng chết, thưa ông chủ sự. Nhưng sau khi Trung Úy Châu chết một năm, thế nào cũng đến lượt ông.

Mọi người ngạc nhiên nhưng vẫn buồn cười và ít ai tin, kê cả tôi. Long lại hỏi :

— Buồn nhỉ, tôi lại cũng chết trẻ à Ông Tài 6 tháng nữa chết, ông Trung Úy Châu một năm. Tôi thì sống lâu hơn họ được thêm 12 tháng. Người.. thì « chửa » (chứ không đẻ..) mà chết, người thì « được đẻ » rồi mới chịu chết.

Còn tôi, chắc chết trong bờ bụi khe hốc nào quá !

Trung Úy Bi vẫn nhai trầu chớp chép và trả lời tinh bợ :

— Ông chủ sự có chết sẽ... chết ở trong một khách sạn ở Sài Gòn.

Long câu lăm nhung chỉ nhìn mọi người lắc đầu :

— Chịu ông này. Nói thật cứ như trạng mèo. Vợ tôi mà nó nghe tin tôi thuê phòng ngủ, tôi sợ sẽ bị nó chém chết trước khi vô khách sạn là khác.

Chắc mọi người thấy ông Bi nói « ba xạo » quá cho là ông say nên chỉ cười riếu. Còn tôi, tuy tôi không tin nhưng tôi vốn quý Trung Úy Đinh Bi, tôi chỉ lặng thinh và lấy bao Salem mời ông hút. Ông Phó Quận Trưởng Vũ vội bảo tôi :

— Sao Đại Úy không hỏi ông Bi xem bao giờ thăng cấp và số mạng ra sao ? Đặc biệt lăm Tết năm nay ông Trung Úy Bi mới cao hứng xem như thế này. Lâu lắm rồi ông không coi cho ai đâu, nhân dịp này Đại Úy nên « thử » một lần. Hay Đại úy không tin ?

TIỆC XUÂN NĂM ẤY

Tôi cười gạt đi:

— Bây giờ, ông Phó bảo tôi không tin Trung Ủy Bí thì còn ái ái vào đây. Nhưng tôi... thấy rắn dê sống chết nếu do số Trời thì không thể nào tránh được. Có biết cũng đến thế thôi.

Trung Ủy Bí phì phà một hơi thuốc rồi quay sang tôi nói:

— Ông Quận thì cái máy bay nó đậm cũng không có chết đâu! Mạng ông Quận lớn lắm, mỉm cười gì?

Lần này thì mọi người rủ ra cười. Cười lẩn, cười lóc, cười bò lê hò càng. Cười nôn thốc nôn tháo, cười cháy cả nước mắt mà vẫn cười. Họ bảo:

— Máy bay nó bay ở trên trời thì làm sao đậm được vào ông Quận mà chết?

— Bết đâu nhở ông Quận phải đổi lên không trung chỉ đường cho máy bay ở trên đó thì sao?

Thời gian đó là cuối năm 1953. Bây giờ là cuối năm 1965. Lần lượt những điều Trung Ủy Bí nói đều đã trở thành sự thật. Sau bữa tiệc Tết năm đó, đúng 6 tháng sau Tài bị bệnh chướng, nứt ruột chết. Người Thượng bảo đó là kết quả của một vụ "thuốc Thượng". Cuối năm 1964, chưa kịp ăn một cái Tết nữa, Châu bị mìn nhưng không chết vì mảnh mìn mà chết vì chiếc xe Land Rover của anh đè sập lên ngực.

Chết xong, Châu được truy thăng Đại úy thât.

Sau hai cái chết này xảy ra tôi sực nhớ tới những lời nói linh nghiệm của Trung úy Đinh Bí và chú tâm theo dõi. Mới đây khi đang đứng nói chuyện với một người bạn ở quận Tư Nghĩa nhân một chuyến về tinh công tác, chiếc phi cơ Air VN cháy từ lưng chừng trời lao vút xuống, lướt dài trên đồng ruộng và đâm vào tôi. May mắn trớn phi cơ chỉ đến đó là hết nên xô nhẹ tôi ngã xuống chưa kịp xảy da chảy máu thì máy bay đã dừng hẳn lại. Chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy ra xa chỉ bị lửa lém phỏng sơ sài.

Và thưa quý ban, quý bạn có tin hay không tôi không biết nói làm sao, vì khi tôi viết những hàng chữ này thì Long vừa chết được 4 ngày: Long về Saigon lịnh tiền cho tỉnh và bị đậm chết trong một phòng ngủ.

Thuốc Thượng, bùa ngải, ma thiêng nước độc. Các bạn người tin, người không.. nhưng những điều tôi kể hầu các bạn quả là những sự việc có thật. Cho tới bây giờ và có lẽ mãi mãi, chắc tôi sẽ không thể nào quên được bữa tiệc kỳ diệu trong ngày Tết hai năm về trước.

Đúng là toàn những chuyện kỳ cục khó tin nhưng mà lại có thật, phải không các bạn?

12-1965 • *

THẾ GIỚI
một Năm qua

* GIANG-TÂN

1965 — Một năm đầy sóng gió vừa trôi qua. Sóng gió nổi lên ở Việt-Nam, ở Algérie, Indonesia, Ấn Hồi, Saint Domingue, Rhodesie, Singapour, Mỹ, Trung Cộng...

Cũng trong năm qua, Thế giới đã mất đi 2 vị nhân: Cựu Thủ Tướng Anh, giải thưởng Nobel về văn chương, bác sĩ Schweitzer, giải thưởng Nobel về hòa bình.

Tìm hiểu những biến chuyển trên, mời bạn theo dõi bài dưới đây, một sựu tầm đi sâu vào nội dung của từng sự việc, trình bày theo sự hiểu biết của người viết hơn là việc ghi lại thời gian các biến chuyển đó.

Algérie nỗi sóng

VÀO buổi rạng đông ngày 9-6, các thiết giáp xa của quân đội Algérie rầm rầm chạy tới bao vây biệt thự Joly của tổng thống Ben Bella.

Quân đội tràn vào biệt thự trước con mắt ngơ ngác của những người lính gác. Một cảnh đập phá dữ dội nhưng cũng kết thúc mau lẹ. Tổng thống Ben Bella vừa thức dậy và biết ngay rằng có biến... nhưng đã quá chậm !

Mới 2 ngày trước đó, trong 1 buổi ra mắt dân chúng ở Oran, Ben Bella quả quyết với họ là « tinh thần đoàn kết trong nước hết sức bền chặt ».

Được biết rằng, hội nghị các nhà lãnh đạo Á-Phi dự định khai mạc vào ngày 29-6. Ba ngàn đại biểu của 60 quốc gia Á-Phi sẽ đến thủ đô Algérie. Công nhân Algérie đã phải làm việc suốt 24 tiếng đồng hồ trong 1 ngày để hoàn thành phòng họp rộng lối 18.000 thước vuông.

Và cũng vào sáng 9-6, xe tăng và quân đội rầm rầm di chuyển qua các đại lộ ở Thủ đô Algér.

Đến trưa, dài phái thanh Alger lên tiếng 1 Hội đồng Cách-

Mạng thành lập do bộ trưởng quốc phòng và tư lệnh quân đội, đại tá Honari Boumédienne cầm đầu. Một thông cáo do chính Boumédiène ký tên lên án Tổng thống Ben Bella với nhiều tội, nào tham lam công qui, bất lực, độc tài v.v...

Dân chúng Algérie không còn nghi ngờ gì nữa khi biết rằng chính Boumédiène cầm đầu cuộc đảo chính.

Vì đại tá có bộ rau mép đỏ



Boumédienne

từng theo học đại học Azhar ở Ai Cập, đã làm giáo sư 1 thời gian, lúc khởi đầu cuộc Cách mạng chống Pháp lúc đó, ông 32 tuổi và là tư lệnh lực lượng du kích toàn miền tây Algérie. Năm 1960, Boumédienne có công rất lớn trong việc đào tạo quân đội Algérie.

Boumédienne cũng giống Ben Bella, cả hai có tư tưởng Mác-Xít trong đầu. Ông thường khuyến khích chính phủ mau tiến tới việc chia ruộng đất cho nông dân. Trở lại cuộc hội nghị lãnh đạo Á-Phi. Vì cuộc hội nghị này và cuộc đảo chính kia liên quan mật thiết với nhau.

Trung cộng tỏ ra đặc biệt chú trọng đến hội nghị này vì vậy Chu Ân Lai, vội và thừa nhận quyền hành của Đại tá Boumédienne và khuyến khích mọi cố gắng để khai mạc hội nghị đúng ngày dự định. Trong lúc đó Nga số thận trọng không bình luận gì.

Đưa đến việc Hội nghị Á-Phi đình hoãn vô hạn định

Tưởng cũng nên nhắc lại :

— Hội nghị Á-Phi lần thứ I họp tại Bandoeng năm 1955 thu



Dj Thant, Tổng thư ký LHQ.

lượm được ít nhiều kết quả.

— Hội nghị Á-Phi lần thứ II họp tại Tân-Đè-Li.

— Hội nghị Á-Phi lần thứ III dự định triệu tập vào ngày 26-9-65 tại Alger, tạm định đến ngày 5-11, kết cuộc đình hoãn vô hạn định.

Được biết sau thế chiến thứ II, nhiều nước tại Á-châu và Phi-châu mà đa số bị ngoại bang thống trị mới được trao trả độc lập đều ở trong tình trạng kém mờ mang. Trước tình hình đó, một số nước trong 2 Châu nói trên nhận thấy cần thiết phải tìm một sự hợp tác thân thiện và đoàn kết giữa các quốc gia chậm

tiến đề tương thân, tương trợ xây dựng xã hội nghèo nàn.

Hội nghị Á Phi tại Bandoeng (từ 18 đến 24-4-55)

Có 29 nước tham dự : 13 quốc gia theo Hồi giáo : A Phú Hản, Ai Cập, Arabi Séoudite, Irak, Iran, Jordanie, Liban, Lybie, Pakistan-Soudan, Syrie, Turquie, Yemen. 11 quốc gia Đông Á và Đông Nam Á : Việt Nam Cộng Hòa, Ấn Độ, Cambodge, Lào, Miền-Điện, Nam Dương, Népal, Nhật Bản, Phi luật Tân, Tích Lan, Thái Lan — 3 quốc gia Phi châu khác : Ethiopie, Côte d'Ivoire, Libéria — 2 quốc gia Cộng Sản : Trung Cộng và Bắc Việt.

Hội nghị Á Phi tại Tân-Đè-Ly (từ 9 đến 11-4-60)

Thành phần tham dự : 19 nước (trong đó có Nhựt, Miến, Indonesia, Ấn-Độ, Tích Lan, Mã Lai, Népal, VNCH ...)

Mục đích của cuộc hội nghị này 2 này mang tên Hội nghị Á Phi về Tây Tạng và chống nạn thực dân ở Á và Phi Châu.

Hội nghị kỳ này lên án xâm lăng của T.C. vào Tây-Tạng.

Nhìn lại thành phần chuẩn bị hội nghị Á Phi tại Alger (29-6-65), chúng ta thấy các nước chủ trương là Trung Cộng, Indonesia, Ai Cập.

Trung Cộng muốn gây ảnh hưởng ở các quốc gia Trung Phi để khai thác nguyên liệu phát triển kỹ nghệ tại Trung-Hoa lục địa.

Ai Cập muốn thống trị các quốc gia Hồi Giáo chậm tiến và thành lập 1 khối A-Rập thống nhất.

Vì lẽ đó, người ta nói rằng Chu Ân Lai và Nasser đang cố gắng tạo ra 1 Liên Hiệp Quốc thứ II tại Phi châu.

29-6 được hoãn lại 5-11 vì xảy ra biến cố ở Algérie.

Nhưng ngày 30-10, sau cuộc hội nghị cấp ngoại trưởng của 40 nước có quyết định đi đến việc đình hoãn hội nghị đến một ngày vô hạn định. Đại biểu Indonesia đầu tiên đã đưa ra đề nghị trên. Cũng nên nhắc lại là Trung Cộng, Cam Bốt và vài ba quốc gia khác loan tin không tham gia hội nghị.



Sukarno

Đảo chánh hụt ở Indonesia

Vụ đảo chánh hụt ở Indonesia đã xảy ra đột ngột trước dư luận quốc tế.

Người cầm đầu lại là vị chỉ huy tiêu đoàn phòng vệ của Tổng Thống Phủ.

Vụ đảo chánh suýt đã thành công vì quân đảo chánh đã hạ sát được 6 người trong các vị tướng lãnh cao cấp. Rất có thể

vụ đảo chánh này thành công nếu không có bộ trưởng Quốc phòng Nasution và một số tướng lãnh cao cấp khác cắp tốc hành động trong một trận phản công ác liệt.

Tổng Thống Sukarno được an toàn ở trong tư dinh tại Bogor, cách thủ đô Djakarta 64 cây số. Một ngày sau đó, ông đã ra mắt trước công chúng và đã truyền thanh 2 lần để kêu gọi dân chúng bình tĩnh và hợp tác với chính quyền trong việc tái lập an ninh.

6 tướng lãnh bị hạ sát đều có lập trường chống Cộng đã được làm lễ quốc tang. Tổng thống Sukarno lên án bọn sát nhân, nhưng một điểm hơi lạ là ông không thẳng tay tố cáo Cộng sản.

Nội các Indonesia cũng lên tiếng tố cáo vụ tàn sát và hô hào tái lập không khí trật tự nhưng không lên án gì về Cộng đảng Indonesia. Điều đáng lưu ý là 2 lãnh tụ Cộng Sản số 2 và số 3 đều có mặt trong cuộc họp Nội Các.

2 ngày sau, những đám biểu tình chống Cộng đốt cháy trụ sở đảng Cộng Sản.

Nên nhớ rằng Tổng thống Sukarno năm nay vừa đúng 64 tuổi vào ngày 6-6 vừa qua.

Mấy năm gần đây, đã có nhiều tin ông mắc bệnh.

Ở thủ đô Djakarta, người ta không giấu diếm rằng đã khởi sự có một cuộc chạy đua để kế ngôi vị Sukarno.

Dường như các lãnh tụ đảng Cộng Sản Indonesia lo sợ lúc Sukarno bước khỏi chính trường. Khi đó 1 cuộc giành quyền binh giữa đảng Cộng sản Indonesia với phe quân nhân tất nhiên sẽ bùng nổ mà phe sau này xem ra mạnh hơn.

6 tháng trước, lãnh tụ Cộng Sản là Aidit kêu gọi vũ trang cho nông dân và công nhân để chống Mã Lai Á và Anh-quốc. Chính Aidit đã bắt đầu chuẩn bị lực lượng. Các lãnh tụ Cộng Sản nghĩ rằng thành toán các tướng lãnh cao cấp trong quân đội là họ sẽ thành công vì ở Indonesia, Cộng Sản điều khiển phần lớn các nghiệp đoàn. Nhưng họ đã không hạ sat được tướng Nasution vì thế mà họ thất bại.

Tuy nhiên, có những tin đồn là Sukarno đã biết trước vụ đảo chính và đã tán thành. Điều ấy không đúng vì Sukarno không phải là người chịu đóng vai dàn em của bất cứ ai.

Cho đến nay, thật ra chưa hiểu rõ người nào đã gây tiếng súng ở Indonesia. Tướng Nasution có

lập trường chống Cộng nhưng không phải là người thân Mỹ. Và cũng đến nay, tình hình ở Indonesia còn bấp bênh vì Cộng Sản lại trở lại hoạt động. Java và Sumatra vẫn còn rối ren.

Người ta còn nhớ rằng 5 tiểu đoàn tòng cộng 4000 người đã tham dự « Phong trào 30-9 ». Ngoài 1 tiểu đoàn phòng vệ Dinh Tổng Thống, phe đảo chính còn có 1 tiểu đoàn thuộc không lực, 2 tiểu đoàn đồn trú ở Java và 1 « tiểu đoàn đặc biệt » chí nguyện quân được huấn luyện để chiến đấu với Mã Lai Á.

Trong những cuộc chạm súng, quân đội tịch thu được một số lớn vũ khí nhẹ. Quá phân nửa là do Trung Cộng cấp. Sự kiện này chứng tỏ Bắc Kinh có những tay vào phong trào 30-9.

Người ta tự hỏi ngoài số 4 ngàn quân nhân và số Đảng viên Cộng sản, còn có những nhóm nào tham dự cuộc đảo chính và rồi đây Tổng Thống Sukarno sẽ xử sự ra sao ? Liệu ông còn đủ uy tín để cầm đầu các lực lượng không Cộng Sản hay là lớp « người mới » sẽ gạt ông « ngoài chính trường ?

Người ta vẫn lo ngại Indonesia còn phải trải qua những ngày sôi động trong năm con ngựa này vì chắc chắn Cộng Sản vẫn chưa ngừng hoạt động.

Đỗ máu Ấn-Hồi

Vào 1 sáng thương tuần tháng 9 chiến tranh bỗng bùng nổ dữ dội tại một ngôi làng nhỏ của Hồi Quốc gần Lahore. Những phản lực cơ của không lực Ấn bắn rốc-kết xuống 1 chuyến tàu đang dừng lại trước 1 nhà ga làm 3



SHASTRI, thủ tướng Ấn

người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Chiến tranh thực sự giữa 2 nước bùng nổ mãnh liệt. Về lục quân Ấn có 16 sư đoàn nhưng chỉ có 6 sư đoàn tại ngũ, 1 sư đoàn thiết giáp trang bị chiến xa Centurion của Anh, 1 lữ đoàn thiết giáp trang bị chiến xa « sherman » của Mỹ, 2 trung đoàn chiến xa hạng nhẹ trang bị chiến xa HMX của Pháp, và 2 trung đoàn chiến xa hạng nhẹ trang bị chiến xa Stuart của Anh.

Hồi Quốc có 6 sư đoàn (có 1 sư đoàn đóng ở Đông Hồi) 1 sư đoàn thiết giáp trang bị chiến xa « Patton » của Mỹ, 1 đơn vị thiết giáp độc lập, 2 lữ đoàn độc lập và 1 lữ đoàn phòng không.

Quân đội Hồi gồm toàn quân tình nguyện, 1 lực lượng vệ binh 65.000 người trong số có 20.000 người Cachemire và 1 đoàn canh gác biên giới 25.000 người.

Về Không quân, Ấn có lối 28.000 sĩ quan và binh sĩ chia thành 25 phi đoàn. Ít nhất có 12 Mig, 4 chiếc « Markuta », 100 chiếc Mystère IV, 100 chiếc « Gnat » và 120 chiếc « Hunter », trên

50 phỏng pháo cơ « Canberra ». Vận tải cơ : 80 chiếc « C-119 » 24 chiếc « Antonov » và 50 chiếc « C-47 ». Phi cơ trên hàng không mẫu hạm : 24 chiếc « Sea Hawk » và 15 chiếc « Alizé ».

Hồi có chừng 15.000 sĩ quan và binh sĩ. Có ít nhất 25 chiếc « Lockheed 104 », lôi 100 chiếc F-86. Số phỏng pháo cơ và phi cơ thảm thính, lôi 50 chiếc « Canberra » và vài chục chiếc « Lockheed RT. 33 », vận tải cơ 4 chiếc « Lockheed Hercule » và 7 chiếc « Bristol ». Ác chiến dữ dội trong 2 tuần lễ, thì cả hai bên đều tuyên bố đại thắng. Ấn cho rằng đã hạ hàng trăm máy bay Hồi, Hồi tuyên bố phá hủy hàng trăm chiến xa Ấn. Thật ra cho đến nay, cũng không ai rõ sự thiệt hại chính thức của hai bên. Người ta chỉ biết, tại vì vẫn đề Cachemire mà hai quốc gia đồ máu.

Cachemire ! Phần đất này được xem như là một Thụy sỹ Á châu. Ở đây có nhiều cảnh đẹp, có nhiều hoa trái, đủ loại hoa Âu châu cũng như cây trái Áu châu : bơm, lê, táo, mận. Ở đây, du khách sẽ nhận định ra rằng Tây Tạng nằm bên phải; Tân Cương của Trung Cộng ở phía Bắc, Nga

Sô và Pamir ở phía Tây Bắc, A Phú Hán và Hồi Quốc ở phía Tây và Tây Nam... và du khách đang ở một nơi cách mặt biển 800 thước.

Cuộc chiến tranh Ấn Hồi đang lúc căng thẳng thì dùng một cái Hội Đồng Bảo An L.H.Q can thiệp và ra lệnh cho cả hai bên trước 7 giờ quốc tế ngày 22-9-65 phải ngừng bắn.

Và hai nước đã tuân theo.

Tân Gia Ba rút khỏi Mã Lai Á

Một tin sững sốt khác xảy ra ngày 10-8, khi Thủ Tướng Lý Quang Diệu loan báo Tân Gia Ba rút ra khỏi Liên Bang Mã Lai Á và tuyên cáo là 1 quốc gia độc lập.

Tân Gia Ba nằm giữa trung tâm Đông Nam Á, Văn hóa Đông Tây đã gặp nhau ở đây. Cũng tại đây, người Trung Hoa, Mã Lai, Ấn Độ cùng dân Âu châu sống hòa nhíp và làm việc với nhau.

Đường biển, đường hàng không đã nối liền Singapore với Âu



Tunku Abdul Rahman

được nối liền bởi một con lộ và đường sắt dập lên cao, bề dài khoảng chừng một cây số.

Năm 1958, Tân Gia Ba hưởng qui chế tự trị trong khối LHA. Tháng 9-1963, Tân Gia Ba gia nhập Liên bang Mã Lai Á.

Tháng 8 năm 1965, Tân Gia Ba rút khỏi Liên Bang Mã Lai Á.

Thủ Tướng Mã Lai Á Tunku Abdul Rhaman xác nhận lời loan báo của Thủ Tướng Lý Quang Diệu. Hai chính phủ Mã Lai Á và Tân Gia Ba đã ký một bản hiệp ước về phòng thủ chung và hỗ trợ giúp. Hai bên đồng ý không gia nhập một minh ước nào với các quốc gia khác mà có thể làm phương hại lẫn cho nhau.

Anh-quốc vẫn tiếp tục sử dụng các căn cứ quân sự ở Tân Gia Ba để phòng thủ cho Tân Gia Ba và Mã Lai Á.

Rhodesie « đơn phương tuyên bố độc lập »

Chiều 24-10, Thủ Tướng Anh Wilson và một phái đoàn 50 người đã từ tốc bay sang Salisbury, thủ đô Rhodesie để

chân đứng phong trào «đơn phương tuyên bố độc lập» (Unilateral declaration of independence (UDI) của Rhodésie. Bạn có nghĩ rằng đây là công cuộc tranh đấu sôi bùng của người da đen ? Tại sao tất cả các quốc gia trong L.H.Q. lại lên án công cuộc tranh đấu này (trong đó cả các quốc gia Cộng sản).

Thật là lạ lùng và khó hiểu nếu chúng ta đứng quá xa ngoài Rhodésie du Sud, nếu chúng ta chưa chịu ngược giờ đồng thời gian để tìm hiểu lịch sử của 4 triệu con người đang sống trên 1 miền đất rộng gấp 3, 4 nước Anh, lớn



Wilson

hơn cả V.N. Một miền có nhiều tài nguyên quan trọng và kỹ nghệ cũng như đặc biệt có giống ruồi Tsé Tsé truyền bệnh buồn ngủ mà bạn đã biết ít ra 1 lần, hồi họ lớp nhất.

Rhodésie du Sud là 1 quốc gia miền Nam Phi - châu rộng 390.964 cây số vuông, tiếp giáp với Mozambique, khí hậu dễ chịu được tự trị về đối nội từ 12-9-1923. Đến năm 1951, bộ phát phong trào sáp nhập Rhodésie du Sud. Rhodésie du Nord và Nyassaland thành một liên bang và kết quả ngày 3-9-1953 liên bang Rhodésie và Nyassaland ra đời, nhưng đến 31-12-63 liên bang giải tán. Rhodésie du Sud trở lại tự trị.

Bây giờ thì Chính phủ Anh buộc lòng lựa chọn trong 2 giải pháp sau đây : Chấp thuận hoặc cưỡng bách. Ian Smith, Thủ Tướng đã trở thành một Verwoerd của Rhodésie du Sud bất chấp LHQ, bất chấp LHA, đơn phương tuyên bố độc lập để duy trì chế độ kỳ thị chủng tộc và bảo vệ quyền lợi của thiểu số da trắng.

Do đó mà tất cả các quốc gia trên thế giới đều lên án cái gọi là

«đơn phương tuyên bố độc lập» của Rhodésie là thế.

Riêng nước Anh hiện đang bối rối về biến chuyển này.

Sir Winston Churchill đã từ trần

Một ngày trong tháng 1 năm 1965. Sir Winston Churchill

Dưới đây là một vài giai thoại và danh ngôn của Sir Winston mà không một người Anh nào có thể quên được.

Ngày 13-5-1940, ngày đen tối nhứt trong thế chiến thứ II, ông Winston đọc 1 diễn văn tại Thủ dân Nghị viện, đại ý :

« Tôi chỉ có thể hứa với quý



Sir Winston Churchill

một vĩ nhân của thế kỷ từ trần.

Winston Leonard Spencer Churchill, thuộc dòng dõi quận công Marlborough, sinh ngày 30-11-1874 tại Blenheim một dinh thự quốc gia tặng cho tổ tiên ông.

vị sự cực nhọc, mồ hôi, máu và nước mắt. »

Sau trận Dunkerque, ông đã ngô lời kêu gọi người Anh với những lời lịch sử đai khái :

« Chúng ta sẽ bảo vệ Anh

quốc với bất cứ giá nào. Chúng ta sẽ chiến đấu trên bãi biển, trong đồng ruộng, trên từng đường phố. Chúng ta sẽ chiến đấu trên các núi đồi. Anh quốc sẽ không bao giờ đầu hàng. »

Nguyên văn như sau :

« We shall not flag or fail.
We shall go on to the end.
We shall fight in France. We shall
fight on the seas and oceans,
We shall fight with growing con-
fidence and growing strength in
the air. We shall defend our is-
land, whatever the cost may be.
We shall fight on the beaches, we
shall fight on the landing grounds,
we shall fight in the fields and
in the streets, we shall fight in
the hills. We shall never surren-
der »...

Những năm ghi nhớ

- 1895 — Tốt nghiệp trường quân sự Sandhurst
- 1899 — Phóng viên chiến tranh Nam Phi (giặc Boers)
- 1908 — 1910 — Bộ Trưởng Thương Mại.
- 1910 — Bộ Trưởng Nội Vụ
- 1915 — 1916 — Phục vụ ở

đến... Bác sĩ Schweitzer

Bác sĩ Albert Schweitzer, người được giải thưởng Nobel năm 1953 về Hòa Bình và thường được coi là « Đệ nhất vĩ nhân của thế kỷ » vì những hoạt động cứu nhân độ thế của ông, vừa từ trần với 91

tiền tuyến Pháp với chức vụ đại tá

1919 — Bộ Trưởng chiến tranh và Không quân

1929 — Viết các tác phẩm về lịch sử.

1940. — Thành lập chính phủ.

1941. — Ký hiến chương Đại Tây Dương với ông Roosevelt.

1942 — Hội nghị ở Mạc Tư

khoa với Staline — Harry

— Postdam.

1948 — Phát hành quyển lưu bút chiến tranh (cuốn I)

1951 — Trở lại chính quyền với chức vụ Thủ Tướng

1953 — Giải Nobel Văn chương

1955 — Từ chức Thủ tướng.

sáu tuổi thọ tại Lambarené (Gabon) nơi ông cư trú từ trên 50 năm nay để tận lực cứu trợ người Phi-châu.

Ông sinh ngày 14-1-1875 tại Kaysersberg trong quận Alsace hồi đó còn thuộc Đức-quốc. Cha ông ngoại của ông đều là Mục sư và cũng là nhạc-sĩ.

Năm 1902, ông đậu bằng thạc sĩ thần học. Năm 1906, ông xuất bản 2 tác phẩm nhan đề « Lịch sử cuộc tìm tòi đời sống của Đức Chúa Jésus » và « Tư tưởng của thánh Phao Lô ».

Năm 1905, ông xuất bản tác phẩm nhan đề « Jean Sébastien Bach, nhạc sĩ kiêm thi sĩ ».

Năm 30 tuổi, ông cảm thấy cần phải tự mình góp phần vào tổng cuộc xoa dịu sự đau khổ của nhân loại. Được biết xứ Gabon rất hiếu y sĩ, ông liền quyết định thay đổi sự sinh hoạt chuyên chú về y khoa để sang Phi Châu săn sóc dân chúng Phi.

Chính ông là người, từ năm

1954 đã tổ giác hiềm họa của nguyên tử trên báo chí Anh và trong các buổi diễn thuyết. Năm 1957, trên đài phát thanh Na-Uy, ông đã lên tiếng kêu gọi dư luận thế giới thúc đẩy các chính phủ ký kết một thỏa hiệp ngưng những cuộc thử nghiệm khí giới nguyên-tử.

Qua năm sau, ông lại kêu Hoa Kỳ bãi bỏ dự định thí nghiệm nguyên tử. Năm 1958, ông xuất bản một cuốn sách mỏng viết bằng Đức và Pháp ngữ nhan đề « Hòa bình hoặc chiến tranh nguyên tử ».

Tin ông từ trần đã gây cho toàn thế giới một niềm xúc cảm vô biên. Hầu hết các quốc trưởng, chính khách, vĩ nhân trên thế giới đã hết sức thương tiếc cố bác sĩ, gửi điện văn phàn ưu với ái nũ của người, coi ông là « đại vĩ nhân của thế kỷ », một người có lòng nhân ái vô song, một đại ân nhân của nhân loại.

đừng nhìn vết chân Xuân

KIẾN THIỆM



Theo tuổi xuân mà tôi lòn lên
Nghe sóng reo mà tôi trở dậy
Ba mươi năm từng ấy lo âu từng ấy buồn
Tôi bắt đầu dong say đầm hàng
Nhận lời thua cuộc

Trong tuổi xuân chí chít trai vẫn
Không nhận được gì của đời trao tặng
Ngoài nỗi đón đau ngoài vùng lừa da
Tôi lòn lên với thân xác này
Và bắt đầu mục rõ

Tôi đã qua xá khò đau này
Tôi đã thở hơi nồng khói súng
Máu đã chảy bạn bè đã chết
Cuộc tình đã chấm dứt

Thôi hãy để tôi yên trong thành phố này
Trong cô đơn và trong tiếc thương
Hãy để tôi đau với vết thương này
Xin mùa xuân có tốt

nhà cách mạng bị giam
kín trong tòa

ĐẠI-SÚ



MỘT buổi chiều tháng 10 năm 1896. Thành phố London bị chìm trong sương mù và mưa rì-rà. Một thanh niên Trung-Hoa vừa ở trên chiếc tàu thủy Le Majestic từ New York vượt Đại-Tây-Dương qua Anh, cập bến Liverpool, lên xe lửa

● TÂN-PHONG

xuống ga Euston. Tay xách hành lý, chàng lặng-lẽ bước đi trên các đường phố ướt-nép của Thủ đô Anh-quốc. Không ai đề ý đến chàng. Thành phố London có hàng vạn những người ngoại quốc như thế, từ khắp các xứ

đến, thuộc dù các giống dân, họ đến học tiếng Anh, hoặc học các trường Đại-học, hoặc đi kiếm việc làm.

Chàng thanh-niên vê-danh này mới hai-mươi tuổi, nhưng nét mặt cương-quyết, tóc hót thấp, áo quần sít-sao. Chàng dề một chòm râu mèp. Tuy tuổi trẻ, nhưng chàng đã trải qua lắm cuộc phiêu-lưu, đã đi qua nhiều nước trên thế-giới, và bởi thành-tích hoạt động cách-mạng âm mưu lật-dò chế độ Hoàng-dế Trung-quốc nên bị chính-phủ Triều Mân-Thanh theo roi, và tróc ná. Chàng đã phải lìa bỏ quê-hương trốn đi ngoại-quốc.

Đến London, chàng thuê một khách sạn ở xóm Strand, và sau khi cất va-li, thay áo-quần, chàng đi tìm một vị Giáo-sư cũ, Bác-sĩ James Cantlie, cựu khoa-trường trường Đại-học Y-khoa Hongkong.

Bác-sĩ và phu-nhân niềm-nở đón tiếp người bạn trẻ Trung-Hoa, một sinh-viên cũ mà ông mến nhất. Trong câu chuyện hàn-huyên, Bác-sĩ nhắc lại những năm thích thú mà ông đã sống ở bên Tàu, và bao nhiêu là kỷ-niệm êm-dềm tốt đẹp. Ông chỉ phàn-nàn sao chàng ít viết thư cho ông, sao

mấy bức thư ông gửi thăm không được chàng hồi âm ?

— Thư của tôi gửi cho ông đã bị sở kiêm-duyệt của nhà Vua tịch-thâu hết, chàng trả lời.

— Các bạn sinh viên khác, tôi cũng có gửi thơ nhưng cũng không được họ phúc-đáp. Hiện giờ họ làm gì ?

— Hầu hết đều đã bị bắt bỏ tù, hoặc trốn đi ngoại-quốc. Như tôi, chưa biết chừng nào tôi sẽ trở về được Quê-hương tôi ! Dù sao tôi cũng có ý định vài ba hôm nữa sẽ đến yết kiến ông Đại-sứ Trung-Hoa.

Bác-sĩ Cantlie chau mày :

— Đừng ! Tôi khuyên anh đừng đến tòa Đại-sứ. Cũng không nên láng-vảng gần đó. Anh sẽ có thể bị bắt cóc và bị đưa về Tàu.

Chàng Sinh-viên cũng có tìm đến thăm Bác-sĩ Henry Manson một cựu giáo-sư khác của chàng ở Đại-học Y-khoa Hong Kong. Bác-sĩ Manson cũng khuyên chàng nên tránh tiếp-xúc với Đại-sứ và các nhân viên Trung-hoa.

Mặc dầu có lời căn-dặn của hai ông Giáo-sư đáng tin-cậy, chàng sinh viên vẫn tin-tưởng

NHÀ CÁCH MẠNG

nơi đời sống tự-do ở Anh-quốc, và không nghĩ rằng nhân viên tòa Đại-sứ sẽ bắt cóc chàng.

Ở khách sạn một tuần lễ, chàng dọn đến ở một căn phố thuê nhỏ nhỏ nhưng xinh xắn ở Đường Grey's Inn. Chàng dọn nhà chiều thứ bảy. Sáng chủ nhật chàng đi qua đường Devonshire, dề đến nhà Bác-sĩ Cantlie, vì chàng có hứa đến di lễ nhà thờ von ông bà. Nhưng đến Oxford Circus, chàng thanh niên Trung-hoa có cảm-giác hình như có ai theo sau chàng... Chàng thấy mình đang băng qua công-trường Portland Palace, gần tòa Đại-sứ Trung-hoa. Chàng quay lại, quả nhiên thấy một người Tàu, mặc áo Tàu, hơi lớn tuổi. Người ấy hỏi chàng :

— Thưa ông, ông là người Nhật-bản, hay người Trung-Quốc ?

Chàng Sinh-viên trả lời :

— Thưa, tôi là người Trung-Quốc.

— Ông có thể cho biết ông ở tỉnh nào ?

— Thưa, tôi ở Quảng-đông. Người khách lạ liền tỏ vẻ vui mừng, nói tiếng Quảng-đông với

chàng sinh-viên để làm quen :

— Thưa chúng ta là người đồng-hương !... Tôi cũng ở Quảng-Đông.

Hai người đi song-song, trò chuyện vui vẻ. Đến Đường Cavendish, một người Trung-Hoa khác đột-ngoặt hiện ra. Anh này cũng mặc y phục Tàu, và nhập bọn luôn, đi bên trái chàng sinh viên, xen vào trò chuyện vui vẻ một cách rất tự-nhiên như đã quen với nhau lâu. Anh rất lễ phép mời hai người kia :

— Dịp may được hân-hạnh làm quen với hai bạn đồng-hương, tôi xin mời hai bạn qua bô đến tệ-xá dùng chén nước trà...

Chàng sinh viên đáp :

— Tiên-sinh có lòng quý-hóa, tôi rất cảm-kích. Nhưng tôi rất tiếc vì hôm nay đã lỡ hẹn với vài người bạn rủ tôi đi lễ ở Nhà-Thờ. Vậy xin tiên-sinh cho một ngày khác.

Thình-lình một người Tàu thứ ba hình như đã đứng chờ sẵn ở đầu đường, tiến tới... Người này trông mặt mày hung-dữ, nói-nặng cộc-cằn. Đồng thời người Tàu kia cũng bỏ mặt nạ xã-giao, mỗi người nắm chặt một cánh tay

của chàng sinh viên, lôi chàng quẹo vào góc tường một ngôi nhà đồ-sở ở ngay đó. Chàng sinh viên ngó lên mặt tường thấy tấm bǎn đồng dề : « Tòa Đại-sứ Trung-Hoa ». Một cánh cửa hông được mở ra, chàng sinh viên bị ba tên « đồng hương » kia xô thật nhanh vào trong.

Chàng sinh viên không hiểu gì cả. Có lý nào chàng vừa từ Mỹ sang Anh chưa được nửa tháng đã bị bắt cóc, lại giữa thanh thiên bạch nhật, ở ngay trung-tâm Thủ đô ? Chàng hết sức ngạc-nghác vì cuộc bắt cóc được thi-hành quá mau-lẹ, do ba người đồng-hương chắc-chắn là gián-diệp của tòa Đại-sứ.

Chàng bị nhốt kín tro-trọi một mình, trong một căn phòng lịch-sự. Hai giờ sau, chàng bị đưa đến một gian phòng khác, và bị hai người Trung-hoa khám-xét rất kỹ. Tất cả các giấy tờ của chàng, và đồng hồ, tiền bạc, đều bị họ lấy hết. Xong, họ đưa chàng lên từng lầu thứ ba, nhốt chàng trong một phòng kín-mít, chỉ có một cửa sổ song sặt, nơi đây chàng chỉ thấy các mái nhà, các ống khói, sương mù và khói mà thôi.

Thinh-linh, cửa mờ. Một

người Anh bước vào, khóa cửa lại. Mãi về sau, chàng sinh viên mới biết rõ người Anh này là Sir Halliday Macarthur, một Luật-sư, được tòa Đại-sứ Trung-Hoa mướn làm Cố-vấn pháp-luật.

Ông bảo chàng sinh viên :

— Cậu bạn trẻ ơi, chắc cậu cũng biết rằng hiện giờ cậu đang ở trên lãnh-thổ Trung-hoa. Về tất cả mọi phương diện, cậu đang ở trên đất Tàu, và phải tuân theo luật pháp của Tàu. (1) yêu cầu cậu cho tôi biết tên, cậu là gì ?

Chàng sinh viên bị một tên già.

Ông cố-vấn Anh của tòa Đại-sứ mỉm cười :

— Cậu tướng chúng tôi không có đầy đủ hồ-sơ về cậu hẳn ? Tên thật của cậu là Sun wen (Tôn Văn).

Quả thật đúng như thế, vì chàng sinh viên Trung-hoa chính là Tôn Văn, và chàng đã ký tên ấy trong các truyền đơn, tuyên-

(1) Theo công-pháp Quốc tế, khu đất, vùn, nhà, của một Tòa Đại-sứ, hoặc lãnh-sự của một nước được coi như hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của nước ấy, và được quyền bắt khả xâm phạm.

NHÀ CÁCH MẠNG

ngôn, kiến-nghi trong các cuộc điều-tình do chàng tồ-chức ở tên Trung-Hoa, đòi lại đồ chế-hộ phong kiến của Triều vua Mân-Thanh.

Viên Cố-vấn Anh của tòa Đại-sứ Trung-hoa nói tiếp :

— Chúng ta không nên đề xuất thì giờ vô-ích, cậu nên biết rằng những hành-dộng và cù-chìu của cậu ở đây, chúng tôi đều biết rõ cả, biết đầy đủ và đích-tác không khi nào sai lầm. Thị lu như lúc cậu xuống tàu Le Majestic ở New York để sang Liverpool, người ta cũng đã báo tin cho chúng tôi biết trước nỗi. Và chính-phủ của Hoàng-dế Trung-quốc đã đánh điện ra lệnh cho chúng tôi bắt cậu.

— Bắt tôi về tội gì ?

— Về tội gì, chắc cậu đã biết. Đối với Triều-dinh Trung-quốc, cậu là một tên phiến-loạn.

Chàng sinh viên Tôn-Văn thông ngac-nhiên về những điều ông cố-vấn của tòa Đại-sứ Trung-Hoa cho biết, nhưng chàng không hiểu sao lại ông ta là người Anh chính-cống mà hành động và ngôn-nghĩa như thế là một kẻ tôi-tớ trung thành của Triều-dinh Mân-Thanh vậy !

Ông ta tiếp-tục hỏi :

— Tôn-Văn cậu có gởi lên Hoàng-Đế một bản kiến-nghi đòi Hoàng-dế phải cải-tò rộng lớn các tồ-chức chính-tị ở Trung-quốc hiện nay, có phải không ?

— Phải.

— Thế thì chúng tôi buộc lòng phải cầm tù cậu trong phòng này.

Tôn Văn

chờ lệnh của Hoàng-dế sẽ quyết định về số phận của cậu.

Quyết định của Triều-dinh Mân-Thanh đối với cậu như thế nào, Tôn-Văn đã biết chắc-chắn rồi. Cuộc hành-phạt chàng sẽ ghê-gớm lắm. Chàng tưởng-tượng lưỡi dao sắc bén của máy chém, hoặc lưỡi gươm sáng ngời, kinh-tợng, của tên dao-thủ phủ !

Nhưng Tôn-Văn vẫn bình-tĩnh hỏi :

— Tôi có thể báo tin cho những người bạn Anh của tôi biết là tôi bị bắt giam ở Tòa Đại-sứ đây không ?

— Không thể được. Nhưng cậu phải viết một bức thư, do tôi đọc cho cậu chép, gởi người chủ nhà của cậu, bảo cho họ rằng cậu không cần mướn gian nhà ấy nữa, và nhờ họ trao hết cà va-li, áo-quần, giấy tờ, đồ-đạc gì của cậu cho người cầm thư.

Tôn-Văn đành làm theo lời ép buộc của Sir Halliday. Xong, ông này ra đi, để chàng một mình trong gian-phòng khóa cửa kín-mít...

(Kỳ sau tiếp)

(Theo tài liệu lịch-sử của Kurt Singer và Jane Sherrod, trong « Prisonniers dans l'Ambassade ».)

□ TRUYỀN NGÀN

MIẾNG BÁNH CÒN LẠI

• LAN-DINH

Tối nào Sanh cũng bắc ghế xích đu ngoài hiên, nằm hút thuốc lá vặt, rồi thiếp đi. Tới



chừng Ngà đã lừa được đứa con gái ngủ yên, nàng ra đánh thức Sanh, thì lại phát hiện thấy bộ dạng hệt sáu «tội nghiệp» của chồng.

Dưới tay đèn dầu của Ngà, ánh sáng từ mờ đờ tròn mặt Sanh càng

MIẾNG BÁNH CÒN LẠI

có nhiều hốc xương và mai mồi bâu ở chân Sanh, thoát nhau cứ trưởng là đám tàn thuốc. Tướng Sanh ngủ thật vắt-vá, đầu ngoeo về một bên, cổ ật ngửa, mắt nhắm không kín, ti hi nhưng lại có vẻ trọn ngược, vì chỉ còn toàn lòng trắng lộ ra thôi, miệng ngoác to và méo xệch, rỉa tra dài xuống má... Ngà nghĩ rằng Sanh đã khó nhẹe lắm mới ngủ được như vậy. Cho nên Ngà hay nhắc lại cái câu cố hữu :

— Ai bắt tội anh thế không biết ?

Tuy trường hợp, Sanh sẽ tố thãi đệ khác nhau. Hoặc cười gượng, ngáp dài. Hoặc một cái vươn vai cũng không mấy cần thiết. Hoặc cau có xoa má lia lịa (những nốt muỗi dốt dày như nỗi ban). Nhưng bao giờ cũng chỉ có một câu trả lời, dù rằng giọng nói thì nặng nhẹ khác nhau :

— Anh thích thế.

« Anh thích thế ». Ngà nghĩ đến công việc của Sanh & Hằng, suốt buổi cầm cui

với quyền sò cái to gần hết mặt bàn, những cột chữ sô vira rộng vira dài, tủ mì đến từng các một.

Ở nhà, thì Sanh lại phải bầy trò dê đưa con gái, đang tuổi làm nũng, được vui. Chẳng mấy khi có thì giờ xem hết tờ báo.

Sanh chỉ còn mỗi буди tối dè bắc ghế ngoài hiên, nằm hút thuốc lá. Thì biết đâu, cái mà Ngà tưởng là khô sở Sanh lại thấy sung sướng. Kề cả giỗ ngủ vất vả của anh.

Đặt lưng xuống, duỗi chân ra, nằm mà ngồi, một hơi thuốc lá thật dài ngọt lịm vào tận đáy ngực. Ban đầu, bao giờ Sanh cũng mỉm cười với một mình. Anh cứ dà mặc đời mắt bỏ ngỏ với quang đường trước cửa.

Chị Tầu khùng, ở trong xóm, lại hì hục gánh nước của nhà đem ra máy nước công cộng, xa mài ngoài đường cái, đồ đì. Đang mùa bức, hơn nữa, nước càng hiếm vi điện, thế mà mỗi

chiều, tinh bô đồng, chỉ ta vẫn đồ đi hàng năm đói aurc. Chị ta còn một cái thú nữa là, hể có tiền, chỉ thích mua va-li đem về bô xo.

Xảm tối. Đến lượt gã tầm quất cũng lả đòi. Thường thường những người làm nghề tầm quất đều có vẻ nghiện-ngập, gầy yếu, chậm chạp, cả cái tay lắc «sâu tiền» cũng mệt mỏi, biếng nhác. Nhưng riêng gã này thì khác hẳn. Trẻ, khá to ngang, cái áo sơ mi trắng lốp, chân bước tay đưa mạnh và đều như nhịp quân hành. Tiếng sóc ngắn và rõ luôn luôn ăn khớp với bước chân trái, nghe gọn như chỉ «toách» một cái. Còn ít nhiều va động loạt soạt theo sau, thì cũng đúng như nhịp nhẹ của điệu trống diễn binh.

Đầu óc lan man, trí tưởng được buông thả quá đà, trở thành lang thang. Sanh bắt đầu lạc đến những mảnh vụn suy tư vô ích. Đầu thử àn úc từ hang hốc trong lòng nhất loạt cồn lén...

Sanh lại căm giận con bé

đó, chỉ muốn bóp cổ cho nó chết ngắc ra. Đạo đó. Sanh còn sống độc thân, tro trên gác, hai mẹ con bà chủ ở dưới nhà.

Con bé 15 tuổi. Vị thành niên. Nhưng trông nó chẳng vị thành niên chút nào.

Một buổi trưa, Sanh đang chập chờn, nó lay anh dậy, nhờ làm hộ bài toán. Sanh ngước lên, nó nhìn xuống. Hồi lâu. Sanh thử nắm tay nó, khẽ trì xuống. Mới có thể mà nó đã ngã vào giường và cũng rên rỉ cái câu « em xin anh » với giọng điệu cực kỳ từng trải. Về sau nó cũng dễ dãi như vậy bất cứ lúc nào.

Nhưng nó cứ đòi Sanh cho đi xem chớp bóng. Mỗi, Sanh vẫn lắc đầu, mỉm cười. Nó mách mẹ rằng anh đã quyết rũ nó. Bà chủ toan kiện anh.

Dến bây giờ, Sanh vẫn còn thuộc lòng đôi mắt đền gian, cái miệng đền điêu của con bé đó, và anh chỉ muốn bóp cổ cho nó chết ngắc ra.

Ngay sáng nay, Sanh cũng gặp trường-hợp rất đáng giết người.

~~Chiếc xe gắn máy đang chạy ro-ro, bỗng nghe xoeb một tiếng ngắn, tiếp theo «xèo» một tiếng dài rồi chết máy.~~

Sanh phải đạp không mồi gấp thẳng bé sửa xe ở dia đường. Đang mệt vã mồ hôi, lại bực mình nữa, nhưng Sanh vẫn cố tỏ ra là người lịch sự :

— Em có thay « gioăng » được không ?

Thằng bé vẫn cúi đọc một mảnh báo cũ bẩn, cũ bẩn như vừa nhặt ở thùng rác lén :

— Hả ?

— Em có thay « gioăng » được không ?

— Máy cái ?

— Một cái thôi.

— Mười-lăm (đồng).

— Mười-lăm đồng lận à em ?

— Mười-lăm.

— Mắc thế ?

— Ô.

~~Sanh chỉ muốn bóp cổ cho nó chết ngắc ra. Anh cầu nhất là mình đem tiền đến cho nó, mà nó đứng dung, kinh trọng nó, mà nó vô lễ. Sanh đã toan bỏ đi, nhưng đường còn xa quá, anh không thể đánh vật với chiếc xe chết máy được.~~

Từ xa đã vọng lại tiếng bánh gõ lăn trên đường khô, lich-cà lich-kịch. Đời vợ chồng già, người Tàu, ông chồng gầy dét, bà vợ béo quay, đầy cổ xé mì qua cửa. Trên xe vẫn có thằng con ngồi ghé bên cạnh thùng nước lèo, hai tay vu lèn, đầu gục hẳn xuống, nó cũng ngủ gật như mọi lần.

Trong theo cổ xe mì, Sanh lại phải nhìn thấy ngôi lầu ba tầng của Mạnh, con đèn hiên phơi rõ tấm bảng «coi chừng chó dữ» gắn trên cánh cổng. Mấy hôm nay thi Sanh khó chịu nhất là tấm bảng này.

Mới hồi nào đây thôi, dưới quê bị lụt, Sanh về thăm nhà, thấy gia-dinh Mạnh nheo-

nhóc, anh thương, giặt nó theo lén đồ thành, tìm cho một chén quét dọn trong häng. Đành rằng nó chỉ thật thà làm nên nhưng nó tiến nhanh quá, từ phu rác đến rửa xe, từ rửa xe đến sửa máy, từ sửa máy đến cai xưởng. Nhưng nếu Mạnh chỉ dừng lại ở chức cai xưởng.

Nhờ có mỗi cái tinh hà-tien, chịu khó, thế mà Mạnh đã giàu bao giờ không biết, cất nhà lầu, tậu xe taxi cho thuê. Nó vẫn xung em với Sanh, gọi Sanh là thầy. Thầy Sanh. Nhưng Sanh cứ thấy mình thua kém nó nhiều lắm.

Đã thế, tuần trước Mạnh còn mua chó berger. Nó bảo mua chó berger để canh trộm máy chiếc taxi nghỉ đêm. Nhưng Sanh vẫn cho rằng nó chơi chướng. Nó còn giữ lẽ với Sanh, cũng chưa đủ. Sanh con muốn nó phải ngoảnh lại soi gương vào đĩ-vàng của nó, một anh thơ. Nó không được làm ra vẻ ông chủ...

Sanh đã thiếp đi. Ngà ra đánh thức, lại phải chứng

kiến cái lối ngủ quái dị của chồng. Đầu ngoeo về mọi bên, cổ ật ngửa, mắt còn mở ti hi nhưng cứ có vẻ trộn ngược, miệng ngoác to và méo xệch, rãi ứa dài xuống má...



Sớm nào trước khi đi làm theo thường lệ, Sanh cũng dắt con ra tiệm cà phê ở đầu phố, ăn điểm tâm. Sáng hôm đó, Sanh dậy trễ, con bé chưa ăn hết cái bánh bao, anh đã dắt nó về.

Con berger của Mạnh cũng có thói quen trốn ra tiệm cà phê để kiểm xác. Thấy con bé cầm nửa cái bánh một cách hờ hênh, nó lặng lẽ theo sau. Thình lình, nó tấp nhanh, quá đà, ngoạm phải bàn tay con bé, chảy máu.

Ngay lúc, Mạnh đã chạy vội ra, ôm con bé về nhà mình, bóp dầu, và xin lỗi Sanh. Mạnh còn hứa sẽ chịu hết phiền để chạy thuốc cho con bé. Rồi anh đánh con Berger, đến gậy cái gậy vẫn dùng để mặc tấm bố che nắng.

Sanh chỉ cười nhạt, và đi trình Cảnh sát. Con berger bị giam. Cứ vài ngày Mạnh lại phải đến quận để trả lời thêm dù thử câu hỏi. Lần chót, Mạnh vừa ở quận về, đã sang gặp Sánh ngay, anh ngoeo dầu, bẻ ngón tay thiều não :

— Thầy à, thầy dù biết con chó của em là chó khôn chứ đâu phải chó dại. Mà xui cho em, nó làm hồn với cháu bé, nhưng cũng chẳng đáng gì. Em tính xin đưa thầy chút tiền...

Sanh vẫn cười nhạt :

— Bộ anh tưởng tôi muốn làm tiền hả ?

Mạnh càng thiều não hơn :

— Dạ không. Dạ không. Bữa nay em nghe nói người ta sẽ đưa cháu bé đi viện Bát-lura, để chích. Mà có sao đâu mà để cháu bé phải chịu đau vậy ?

Sanh chặc lưỡi :

— Thi đè nó đi chích. Lẽ tự nhiên là như vậy rồi. Chờ ai thèm lấy tiền của anh ?

Mạnh chép miệng bỏ về.

Chiếc kim tiêm dai cá tặc. Chích ở bụng-mõ. Thuốc hành đến phát nóng. Nửa

tháng một lần. Mỗi được ba lần, con bé đã không chịu nổi. Nửa đêm nó nởi cơn sốt, làm kinh rồi chết.

Chiều chiều, Sanh vẫn bắc ghế ngoài hiên, nằm hút thuốc lá vặt. Nhưng độ này Sanh không nghĩ ngợi vần-võ nữa. Anh chỉ còn mỗi phía nhìn, ngồi nhà của Mạnh.

Ở đó, tối nào con bé cũng đến ngồi chờ. Nó độ chừng mười tuổi, lớn gấp đôi và khác hẳn đứa con mới chết của Sanh, nhưng không hiểu sao nhìn nó thì Sanh vẫn liên tưởng đến con mình. Cha nó thuê Taxi của Mạnh, đi rước khách từ trưa, tối mịt mới trở về trả xe. Gã tài xế từ thời mặc áo trận với quần kaki vàng, guốc mộc.

Nhiều khi gã tài xế trả xe rất muộn, con bé cũng cứ chịu khó ngồi chờ, trông buồn so. Nhưng lúc cha con giặt nhau về, con bé lại tỏ ra vui thích quá chừng, nó hay đi kiêng chân cho thêm cao, và ngược lên khoe chuyện gì đó với cha nó.

Họ khuất vào một ngả rẽ, thì Sanh chỉ còn mỗi việc cúi xuống lòng, khóc thầm. ★



VỚI chiếc phi cơ lướt gió tung mây, con con người hẳn tự hào đó là cái phát minh độc đáo của mình, nhưng có biết đâu rằng con ngựa nó chính

XUÂN BÌNH NGỌ

là thủy tổ của phi cơ đấy. Một chút khảo cứu trong sách sử thời sẽ đủ để cho những ai ngoan cố cũng phải chịu nhận như vậy.

Này nhé, như con Arion, con ngựa kỳ diệu của Neptune, thần Biển. Thần Neptune đã dùng cây chia ba của ông dòng vào mặt đất và đã khiến cho nó từ trong ruột trái đất thoát ra. Con Arion

CON NGƯA

• TÙ-TRÂM-LÊ

nói được tiếng người và sức phi của nó nhanh đến nỗi cơn gió mãnh liệt nhất cũng không bắt kịp nó. Đến như con Pégasse, con ngựa này lại còn tuyệt hơn nữa, nó phá tất cả những kỷ lục về sức nhanh. Xuất xứ của nó cũng rất dị thường. Nguyên nǚ thần Méduse vì xúc phạm

CON NGƯA

tên nǚ thần Minerve, thần ấy nỗi giận mới biến mái tóc tuyệt đẹp của thần Méduse thành những con rắn rất kinh khiếp và làm phép khiến cho đôi mắt của thần Méduse có cái năng-lực hễ nhìn ai thì người đó bị hóa thành đá Persée, con của Jupiter, mới tìm đến chặt cổ thần

phóng con Pégasse bay lên thiên đình. Nhưng có lẽ vì không có tài kỹ mã cho lắm, nên dọc đường Persée bị rơi khỏi ngựa và con Pégasse vẫn thẳng cánh bay mất hút vào trời cao. Hơn 13 thế kỷ trước đây, nơi hiện giờ là thánh đường Omar ở Jerusalem, giáo chủ Mahomet đã cõi con ngựa cái Al Borak bay lên trời. Con Al Borak cũng có hai cái cánh, bộ lông nó trắng và tinh khiết như sůa, mặt nó là mặt người. Tên của nó, tiếng Ả Rập có nghĩa là «đàn chóp», như thể chúng tỏ sức nhanh của nó không hèn. Hơn 13 thế kỷ đã qua rồi, giờ đây tựa lung vào những chiếc cột tròn mỹ lệ bằng đá ho

Méduse. Máu từ cổ thần Méduse ăn ra hòa vào bọt nước biển làm hóa sinh con ngựa Pégasse. Thần Persée phải lặm khó khăn mới bắt được nó, và thần dùng nó cưỡi đi cứu nàng Andromède bị xiềng vào một tảng đá sắp sủa bị một con thủy quái ăn thịt. Sau đó, Persée

TÙ
ĐÔNG
SANG
TAY

nắng đỡ vòm mai thành đường băng cầm thạch, anh Hồi giáo, mắt lịm đim, vẫn mơ màng theo dõi bóng hình kỵ sĩ Mahomet đi vào cõi thiên đường muôn thuở trong tiếng vò ngựa không mấy may khua động lớp mây trời.

Về sau, giống ngựa có cánh dần dần mất hẳn đi trên mặt trái đất, con người mới nghĩ cách chế những bộ máy bay được theo mẫu giống ngựa đó. Theo một ca khúc xưa, có chàng tên Pierre ở Provence có một con ngựa gỗ bay trên không như chim. Người cưỡi nó cần kéo qua bê lại một thứ cần bằng gỗ là khiến nó đi về hướng mình muốn. Vua Sarra ở Tartarie lại có một con ngựa bằng đồng cũng biết bay. Con ngựa này do quốc vương Arabie và Ấn Độ tặng ông, nhân dịp lễ sinh nhật cô con gái của ông. Từ lúc mặt trời mọc cho đến khi lặn, con ngựa bằng đồng đó có thể thở người cưỡi nó đến bất cứ một diêm nào dù xa xôi trên trái đất. Muốn đi đến đâu, chỉ cần thi thầm vào tai nó tên của địa

diêm đó rồi vẵn một cái chìa khóa gắn bên trán nó. Khi đến nơi rồi, người cưỡi vẵn một chìa khóa thứ hai là nó từ từ hạ xuống mặt đất.

Về sau nữa, ngựa bay được tuyệt hẳn, chỉ còn những con ngựa chạy nhanh như gió. Như con Speipnir của Odin, con ngựa này có đến tám chân và có thể vượt qua biển; như con Rabican của Argilia mà cha mẹ nó là lửa và gió; như con Arundel của Siegfried mà tên có nghĩa là chim én; như con Bajardo ở trong một cái hang có một con rồng canh gác. Con ngựa này về sau người ta thấy nó đi lang thang khắp nơi, nhưng nó chạy biến đi rất nhanh như lùn gió thoảng mỗi khi có ai đến gần, do đó cho đến nay chưa ai bắt nó được.

Có một con ngựa chẳng những không biết bay mà cũng không chạy được, nhưng nó to như một lâu đài đồ sộ. Đó là «con ngựa thành Troie», bằng gỗ, chừa trong bụng nó một số người mà quân Hy-Lạp làm kẽ già

rút chạy gấp bỏ roi lại và quân thành Troie mang vào thành; để rồi, đến nửa đêm, số người đó mở bụng ngựa chui ra làm nội ứng cướp thành. Gần đây hơn, có con ngựa cũng bằng gỗ nhưng biết bay tên Aligero Clavileno mà nhà hiệp sĩ nổi tiếng của văn hào Cervautés là Don Quichotte dùng giải cứu nàng Dolorida, thay cho con ngựa cái Rossinante trước kia của ông ta chỉ có da bọc xương.

Trong thần thoại Tây phương, có giống nhau-mã, đầu người mình ngựa, gọi là Centaure. Đó là một giống người rừng — theo thần thoại — sống ở giữa khoảng Rélion và Ossa, ở Thessalie. Vào lúc hòn-lê của Pirithouès, vua dân Lapithe, họ đến khuấy phá. Giữa đôi bên xảy ra một trận đánh dữ dội và người Lapithe tận diệt cả giống Centaure. Về sau, các nhà thi sĩ tả họ thành những quái vật nổi tiếng, nửa người, nửa ngựa. Vào khoảng tháng 8 năm 1960 của chúng ta đây, người ta có thấy xuất hiện ở Ba-Tây, một con quái vật khiến người ta liên tưởng đến con nhau-mã trong thần thoại. Con quái vật này tầm vóc như con ngựa cái, bộ lông xoăn tít, răng dài, mặt hao hao như mặt người.

Ở Mankala, có ngôi mộ một con ngựa to như một ngọn đồi. Đó là mộ của con Bucéphale, con ngựa yêu quý của Alexandre đại đế. Trước khi về tay Alexandre, không một ai cưỡi nó được hết. Đến Alexandre, lúc ấy 15 tuổi, ông nhận thấy, biết được nó sợ cái bóng của nó, nên ông xoay đầu nó về phía mặt trời, thế rồi bằng một cái nhảy nhẹ nhàng, ông phỏng lên mình con Bucéphale và cho nó phi lên êm như không. Trước sự kinh hãi và thán phục của các võ tướng của vua cha. Từ đó, người và ngựa không rời nhau. Sau đó, nó cùng Alexandre bay từ chiến thắng này đến chiến thắng khác,ено đến trận đánh với Porus. Trong trận này, con Bucéphale bị tử thương. Trận này được gọi là «trận giặc voi»: bên Alexandre ngồi trên mình ngựa xông ra xáp chiến

với một đoàn chiến-tượng bên địch gồm 300 con. Mất con Bucéphale, Alexandre như mất một cánh tay. Võ cung thương tiếc, ông cho xây một ngôi mộ lớn như ngọn đồi để chôn nó và dựng lên một thành phố lấy tên con ngựa yêu quý của ông mà đặt tên thành là Bucéphale. Nói về những công trình mỹ thuật to tát, phải kể đến những bức hình nổi của



Washington, Jefferson, Lincoln và Théodore Roosevelt do Gutzon Borglum tạc ở ngọn Rushmore. Hình của Roosevelt cao đến 73 thước, đè bẹp mấy hình kia. Thế nhưng nó còn thua xa hình của một cỗ tù trưởng da đỏ thuộc bộ lạc Sioux tên Ngựa-

Điên (cheval Fou), người đã chiến thắng tướng Custez ở trận Little Big Horn và bị giết chết năm 1877 do sự phản bội của người da trắng, trong thời kỳ hưu chiến. Nó được tạc ngày trong mấy ngọn đồi Đen (collines Noires) cách ngọn Rushmore 34 cây số. Đối với người da đỏ, nhóm ngọn đồi Đen là vùng đất thiêng, và khi viện tù trưởng Sioux Gáu. Đứng (Ours Debout) đến yêu cầu nhì diêu khắc Ziolkowski tạc bức hình đó ở nơi đó, ông có nói «để cho người Da Trắng biết rằng người Da Đỏ họ có những bậc đại anh hùng». Công trình mỹ thuật này, Ziolkowski khởi công năm 1947 và ông trù tính phải 23 năm mới hoàn tất. Hình tượng đó sẽ được 172 thước từ chân cho đến cái mũi nhọn của cái lồng (cao 13 thước) giắt trên đầu Ngựa Điên. Ở phòng triển lãm mỹ thuật phẩm Corcoran ở Washington có pho tượng bằng đồng «Người của Núi Non» (l'Homme des montagnes)

tương hình một tay đi khai hoang da trắng ở miền Far West của thời xưa. Tượng này vẽ lên hình một người cưỡi ngựa đang từ trên đỉnh núi phi xuống. Tác giả nó là họa sĩ Frédéric Remington, người được cả thế giới coi như là kẻ chứng nhân của Far West ngày xưa, hoang dã và bất trị. Đề tài của phần lớn những diêu khắc phẩm của ông và của hầu hết những họa phẩm của ông là người kỵ mã. Thành phục trước cái thiên tài của ông, Théodore Roosevelt và Rudyard Kipling đã thành bạn của ông. Hiện giờ, những họa phẩm hay nhất của ông bán đến 250.000 quan mới. Nhắc đến họa phẩm, tôi xin nói sơ về một nữ đại họa sĩ chuyên vẽ thú vật: Rosa Bonheur, ở vào bán thế kỷ trước, mà với bức «Chợ Ngựa» đã khiến cho đến Napoléon đế-lam và hoàng hậu Eugénie phải kính phục. Và hoàng hậu đã phục đến đổi xin nhà vua ân tú cho nữ họa sĩ Bắc Đầu bội mìn, điều chưa hề có từ

trước đó. Còn Victor Hugo, sau khi xem qua, đã tuyên bố chưa bao giờ ông được thấy một phụ nữ có một tài sáng tạo lớn lao như thế. Bức «Chợ Ngựa» do được 2 thước 40 béc dài và 5 thước ngang. Hiện nay thuộc Viện Metropolitan Museum of Art ở New York. Hồi ấy, Rosa đã bán nó với giá 8.000 đô-la. Nhưng chỉ vài năm sau đó, ông Cornelius Vanderbilt mua nó để tặng cho Viện nói trên, ông phải trả đến 53.000 đô-la.

Nói về con ngựa ở phương Tây, không thể thiếu được cái hình ảnh rất quen thuộc của những anh cao bồi đội nón vàng phi ngựa như bay vừa bắn súng đi đánh. Biết bao chuyện hay ho hấp dẫn để kể ra về chuyện ngựa ở miền Viễn Tây nổi tiếng kia. Nhưng bài đến đây cũng đã khá dài mà còn phải kể chuyện ngựa ở phương Đông nữa. Vậy có dịp sẽ nói đến, giờ xin kể sơ đôi điều về... ma ngựa ở phương Tây trước khi chấm dứt «chuyện ngựa hương Tây» để...thay doi không khí. Nói

đến mà ngựa thì phải nói đến Anh quốc. Ở Anh quốc kè những thú vật thành ma, giống ngựa là nhiều hơn cả. Có điều lạ là thường thường những con ngựa hoặc người cõi ngựa lại không có đầu; lầm khi cả người lẫn ngựa đều không đầu. Đó là những ma ngựa xưa. Còn ma ngựa nay thì mới mấy tháng trước đây, báo chí có đăng một tin tức với cái « tít » : « Người kỵ mã ma », Tin ấy thuật rằng : « mới rồi, tại hai làng ở Staffords hire (Anh quốc) bê trăng lên là có một người kỵ mã xuất hiện. Cảnh bình địa phương đã nhiều lần rượt bắt nhưng vẫn vô hiệu và nhà chức trách chỉ tìm thấy trên mặt đất dấu chân ngựa thôi. Người kỵ mã bí mật này đi tới đâu thì y cắt dây kẽm gai rào đến đó, phá luôn các cổng rào và phá cho bò ngựa chạy tán loạn ra ngoài đồng. Người ta không hiểu là người thiệt hay ma và phá phách thế để làm gì ? ». Và cũng mới đây báo chí có đăng tin những nhân viên gác đêm ở cung điện Royal Ascot đều đeo

xin thời việc. Cung điện này nằm ngay trước trường đua ngựa trú danh của Anh quốc trường đua Ascot. Lý do của họ nêu ra, mỗi đêm họ đều nghe thấy tiếng ngựa phi, ngựa hí rùng rợn, nghè như đó là những con ngựa dien vậy. Mà ở đó đâu có con ngựa sống nào, và ngày xưa trong các chuồng ngựa của cung điện vẫn giữ những con ngựa riêng của nữ hoàng Victoria những khi bà đến nghỉ ngơi tại đó. Vậy, có phải là những con ma ngựa ấy hiện về chăng ? Người phương tây, ngày xưa, có một phương cách dùng con ngựa để khám phá nơi nào là ổ trú ẩn của loài quỉ hút máu người. Người ta cho một chàng trai trẻ cõi tân cõi trên một con ngựa sặc đèn tuyển, con ngựa này cũng phải là chưa nhảy cái bao giờ. Người và ngựa đó đi ra nghĩa địa. Chàng kỵ mã mới bắt buộc con ngựa nhảy ngang qua trên mỗi năm mồ. Nếu thấy con ngựa thinh lính đâm ra hoảng sợ không khứng nhảy qua một ngói mộ nào là người ta

quật ngói mộ ấy lên. Nếu nó chưa đựng một thi hài còn tốt, người ta dùng một cây cọc đâm suốt nó, rồi chặt đầu, kế đó dốt cho thành tro cài ra bốn phía.

Giờ xin bắt sang một giống ngựa lừng tiếng ở phương Đông, ngựa Mông-cổ. Trong lịch sử Đông, Tây, đã từng có một thời kỳ, hơn 44 nước cả Á lanh Âu bị lụy xéo dưới vó ngựa của người Mông cổ, và bóng cờ làm bằng lông đuôi ngựa của họ di đến đâu cõi cũng không còn mọc nỗi. Thành Cát Tư Hãn ! cái tên của vị Chúa Mông đó vang như sấm sét, làm hưng tai khủng khiếp trọn hai miền Âu Á. Hãn đã đứng nhìn lửa bốc thuỷ rụi Bắc-Kinh, cái thành phố có 900 ngọn tháp ấy, trước khi vó ngựa của đoàn quân chinh phục liên tiếp vượt cả 7.000 cây số xuyên qua các nước Perse, Afghanistan, miền đồng bằng Nga, và Châu Âu cho đến tận ngưỡng cửa thành Vienna, đê lại nơi nó đi qua hàng mấy mươi triệu thi hài. Người thời bấy giờ đã cho là Tận Thế. Cung tên, người

và ngựa, đó là những yếu tố thành công của họ. Ngựa ấy, đó là một giống ngựa nhỏ con, lông dài, mập mạp như người cưỡi nó, bụng thon, rất dẻo dai, bền sức, vượt 200 cây số 10 tiếng đồng hồ như không và vẫn còn đủ khỏe khoắn để xông ngay vào trận chiến. Và chính vì nó mà những giống dân du mục của miền đồng cỏ đã chế ra trước người văn minh rất lâu bộ đồ mặc của người kỵ mã.

Trong sử sách Trung-Hoa đầy đủ những truyện tích có liên quan đến con ngựa. Đời vua Phục Hy, nhân bắt được con long mã qua sông Hلا Lạc có mang một bản đồ thơ, nhà vua mới theo đồ hình bát quái soạn ra sách « Tiên Thiền dịch » nói về lê huyền bí thiền địa âm dương Vua Hán Bá Công sau khi dẹp được Tần, Sở, có nói với các tướng rằng : « Ta được thiền hạ, chỉ ngồi trên lưng con ngựa ». Trần-Hậu-Chúa ngự thuyền trên sông Tần-hoài, thấy 5 con bạch mã lội qua sông, nhà vua linh cảm cơ nghiệp nhà Trần

đã hết mà chan rắng : «Năm con ngựa trắng bỏ chuồng lội qua sông, thế là đã hết phương dụng võ». Ông Giả Nghị có nói với vua Hán Văn Đế : «Người hiền cũng như ngựa Ký, ngựa Ký, dùng mà không biết chỗ dùng thì người hiền không tùng phục ủ như ngựa kỵ ngựa kỵ, không biết tánh ý nó thì không bao giờ sai khiến nó được. Cho nên Chúa thành gặp tôi hiền chẳng khác người và ngựa tượng đắc».

Những con danh mã thì rất nhiều. Như con Hỗn-hải-Câu của nguyên soái nước Phiên về đời Đường là Cáp Tô Văn, vốn là giống thiên lý mã, ngày chạy ngàn dặm, và bốn vó bơi được trên mặt nước mau như chạy trên bộ. Nhưng nó còn thua con Thoại long Câu của Tiết Nhơn Quí. Con ngựa này đã từng chạy ba ngày ba đêm trên biển đưa Tiết Nhơn Quí về kịp cứu thành Trường An. Và khi thua trận Long Môn, Cáp Tô Văn cõi con Hỗn hải Câu chạy ra biển đông, thấy

Tiết Nhơn Quí đuổi theo đến bờ dừng lại, Cáp Tô Văn mới thách Tiết Nhơn Quí nếu theo ra được y sẽ cắt đầu dâng cho. Tiết Nhơn Quí liền giật cương, con Thoại Long-câu phi ngay xuống biển chạy, mau như tên ra đến chỗ Cáp Tô Văn. Thấy mình không còn vùng thoát được, và cũng giữ lời, Cáp Tô Văn cắt đầu cho Tiết-nhơn Quí. Con Hỗn hải Câu chạy tuốt ra biển đông biển mất, Trinh-giáo-Kim thì có con Thiết khiru, bốn cẳng đèn thuỷ, lòng hình lõm đóm như hoa, chạy mau như gió. Con Bảo-nguyệt-ô Chùy của Uất tri Cung thì vốn là một con yêu ở ao Kim-long làm hại người bị họ Uất đánh bắt được và nó hóa thành con ngựa, cả mình đèn tuyền, dưới bụng có một chòm lông trắng tròn như mặt trăng. Nhưng tất cả những con ngựa trên đây đều thua con Hồ-lời-báo của Thương-sư-Đồ. Con ngựa này ngoài tài chạy mau hơn thiên lý mã, nó có một chòm lông vàng trên đầu,

Người cưỡi nó, khi làm trận, chỉ cần nắm chòm lông giật một cái, nó sẽ hí lên một tiếng cùng lúc khạc ra một làn khói đen khiến các con ngựa khác đều run sợ cảng té nhào. Quan-Vân-Trường thì có con Xích-Thổ cả mình sắc đỏ như lửa. Khi Quan Công thất thủ Kinh Châu bị Tôn Quyền sát hại, con Xích Thổ cũng bỏ ăn chết theo.

Trong «tàu ngựa lịch sử và đà sử» của nước mình. Có con ngựa chở An-Dương-Vương và, công chúa My-Châu trên đường lánh nạn, và con ngựa chở Trọng-Thủy theo vết lông ngỗng tim My-Châu. Con ngựa sắt của Phù-Đồng thiêng vương thì, sau khi giặc Ân đã dẹp tan, nó chở Phù - Đồng thiêng vương lên Sóc Sơn rồi bay tuốt lên trời mất dạng. Có ngựa sắt lại còn có ngựa đá. Đó là mấy con ngựa đá ở trước lăng Tầm mà sau khi Hung Đạo vương thắng trận Bạch Đằng, vua Nhân Tôn thấy con nào chạy mau cũng đều có lấm bùn, nhà vua mới nghĩ dẽ thường

tiên để anh linh đã cõi ngựa theo giúp mới thắng trận, nên nhà vua mới khâu chiêm: «xã tắc lưỡng hồi lao thạch mả, Sơn hà kim cõi điện kim âu». Kè nứa là 12 con ngựa bạch mà gã chăn vịt tên Ngô-Hoàn thay mặt vua Lý-Thái-Tôn đi xuống âm cung dâng cho Diêm-vương. Có một con ngựa rất «bi đát», hoàn toàn thực tế và rất gần với chúng ta, đó là con «ngựa người», hay là người kéo xe-kéo mà nó chỉ được xóa bỏ hẳn hồi năm 1953.

Trên sân khấu tuồng có một vai quan trọng mà lại vắng mặt. Đó là con ngựa. Nó được thay thế bằng một cây roi có kết tua xanh đỏ. Trong bài «cái hay của hát bội» ông Hồ đắc Trung, năm 1945, có phân tách về điều cõi ngựa trên sân khấu tuồng có như sau : «Điều cõi ngựa của hát bội là một môn nghệ thuật tượng trưng đặc biệt. Lẽ tất nhiên nếu người hát trên sân khấu mà vung về, dứt nát, không rõ được cái ý nghĩa của tượng

trung ấy, thì chẳng qua là làm một trò vô vị. Cái ý nghĩa ở đây không phải là ở trong con roi mây xanh đỏ, nhưng mà là ở trong cách người cầm roi. Thắng quân đưa con roi phải có cái điệu. Khán giả chỉ thấy cái bộ là biết họ đã lên yên, tùy theo cảnh ngộ, lúc gấp lúc hướn, lúc chạy dài như Tạ ôn Đinh trong tuồng San Hậu khi bị Phàn Diệm rượt, lúc rượt kẻ khác như Triệu tử Long lúc đuổi theo Tôn phu nhơn lúc bà trốn về Ngò, lúc Đỗng kim Lân gò cương lại dưới thành để trông rõ mặt mẹ bị Lôi Nhược, Ôn Đinh bắt treo ở đó, lúc con Xích Thố của Quan vân Trường đứng yên ở đường Huê Dung để cho ông nghe Tào mạnh Đức kề ôn chuộc mạng v.v... Bao nhiêu cái tâm lý của người ngồi trên ngựa trong mây lúc ấy, chẳng những là biểu lộ nơi mặt mày, điệu bộ, mà lại trong cách kỳ mã nữa. ...Nói tóm lại thì chỉ trong một con roi mây xanh đỏ mà biểu thị được bao nhiêu

tâm hồn của nhân vật trong một lúc. Nghệ thuật là chỗ đó. Nếu không phải thế thì tội gì anh Mai Lan Phương là một tay kép hát lối lạc của Trung hoa, tiếng tăm khắp cả hoàn cầu, phải già công tập luyện cái nghệ thuật cưỡi ngựa ấy một hai năm trời. Có người lại bảo bỏ quách lối « cưỡi ngựa » đi vì khó làm cho hay được. Nói thế là bảo bỏ một cái nghệ thuật then chốt của hát bộ. Không lẽ vì khó mà phải bỏ, còn nếu vì mình không hiểu được cái hay của nó mà bảo bỏ, đó là một vấn đề khác... Ông Trung khen ngợi, còn ông Đoàn quang Tấn thì chủ trương bỏ.

Trong thi ca, chỉ nói riêng thi ca Việt, con ngựa có được một địa vị rất khả quan, vì bài này đến đây đã dài, phải dành chỗ cho anh em khác, tôi chỉ trích ra đây một số nhỏ những câu hay, ý nghĩa mà không dưa lời giới thiệu cùng phê bình :

Vó ngựa chập chùng lên ải
Bắc;

Tuyệt sương lạnh lão gió râu
mày
Gươm thiêng lắp lạnh bên
lưng nhẹ
Ngựa hí vang lưng trận gió
may
(Thái Can)

Hãy nghe bão tập đêm trù
tịch
vó ngựa dồn Hồi dầm đất
Âu

(Vũ hoàng Chương)

Gầm chuyện ngựa Hồ, chim
Việt cũ
Lòng đây tưởng đó mắt như
còn.

(Nguyễn đình Chiểu)

Bên thành dừng ngựa, mắt
xa đưa

Sông núi ta về vẫn cảnh xưa
Bốn chục năm thừa ơn việc
trước

Bến khoán nước cũ đến bây
giờ,
(Nguyễn hái-Thần do
Tương Phố dịch)

Trải bốn ngàn năm lịch sử
Ngựa đã từng qua vạn nẽo
gió sương
Xuống sông Nhị
Lên núi Nùng,

Một sớm với Quang Trung,
Mấy chiều cùng Lê-Lợi,
Khi cheo leo rừng Thái
Nguyên lặn lội,
Cùng áo nâu mài kiếm dưới
trăng
Khi hí vang chiến thắng bến
Lô giang,
Khi gạt lệ khóc thương
người Yên Thế
Khi trở lại thủ đô bước chân
ngạo nghẽ,
Khi âm thầm biến ải nhường
đêm sương,
Khi lửa đốt non sông,
Máu Việt Nam linh läng
ruộng đồng,
Thì ngựa bon vó sắt
Quyet đap tan u uất
Và đap tan bọn cướp đất dã
man,
Rời một độ thu tàn,
Ngân ngơ bên giòng Bến
Hải
Ngựa thấy lòng tê tái
Nước chia đôi
Biết về đâu khi trắc trở
đường đời ?..
(Minh-Ka).

Tiếng đồn ngàn dặm ngựa
Tiêu-sương
Làm đứa gian mưu nghĩ
khá thương,

Dám vó chǎng màng ăn cỏ
Tổng
Quay đầu lại hi nhớ tàu
Lương
Chǎng cho chủ khác ngồi
lưng cỏ
Thà chịu vua ta nǎm khởp
cương,
Ngựa nghĩa còn cưu nhà
nước cũ
Làm người sao nỡ phụ quê
hương ?!

Ngựa Tiêu-suong là con
ngựa quý của vua nước
Lương, bị vua Tống sai người
lén bắt về đến Tống, ngựa
nhớ nước cũ bỏ ăn đến chết
— Trong Kiều, Chinh phu-
ngâm có nhiều câu có hình
ảnh con ngựa đẹp hoặc rất
hung, trích đây vài câu :

Tuyết in sắc ngựa câu giòn...
Bóng chiều như giục con
buồn
Khách đã lên ngựa người còn
ghé theo...
Trong vời trời bể mênh
mang,
Thanh gươm yên ngựa lên
đẳng thẳng dong...
Chỉ làm trai dám nghìn da
ngựa

Gieo Thái-son nhẹ tura hòng
mao
Giả nhà đeo bức chiến bảo.
Thét roi cầu vị áo áo gió thu,
Xông pha giò bãi trăng ngàn
Tên treo đầu ngựa pháo ran
mặt thành...
Nǎm lồng hòng theo đan lạc
tên bay
Phong ba ngựa mặc bèo trời
sóng vỗ...

Có một hình ảnh về con
ngựa rất tức cười, đó là con
ngựa của ông Công Quỳnh
trong bài từ tuyệt mà ông
đọc ngay khi hay mình
tên đề bảng hồ :

Mười năm đèn sách nhạc
công dòn
Thi đỗ ba trường tiếng nice
om,

Nhờ chút ơn vua về bái tồ
Mừng lòng lên ngựa nhảy
lom xom

Thật con ngựa cũng... lý
lắc như chủ nó. Tả cảnh
vinh qui bái tồ, Nguyễn
Bình có câu :

Chồng em cưỡi ngựa cả làng
ra xem
Và hai câu thơ sau đây,

chẳng nhớ của ai, nói về tánh
khi con ngựa :

Tánh chim mỏi cánh tung
về tồ
Kiếp ngựa tù chán lại nhớ
đường

Ca dao tục ngữ thì có
những câu như :

Đường dài mới biết ngựa
hay
Một lời đã hứa bốn ngựa khó
theo
Thì giờ như bóng câu qua
cửa sổ,
Mất ngựa mới rào tàu
Ngựa ăn cám ngựa lười,
ngựa ăn rơm ngựa khỏe,
Già tuổi ngựa, không ai già
tuổi người...

Con ngựa, mà Buffon bảo
là « sự chinh phục cao quý
nhất của con người từ trước
đến nay », mà người xưa sấp
đứng đầu lục súc (mã, ngưu,
dương, kê, khuyển, thi), mà
trong « Ngưu mã kinh » nói
có ba đức : trung, hiếu, dũng,
nó là giống thú còn được đề
cao về sự thương giỗ yêu
nói qua câu : « một con ngựa
dau, cả tàu không ăn cỏ ».
Vậy nay, ở ngưỡng cửa năm
Ngựa, chúng tôi không dám
cầu tất cả người Việt minh
có lòng vị tha, bác ái đến
như Thích-Ca, Jésus, mà chỉ
cần được cái tánh yêu nói
thương giỗ như con ngựa
là quí rồi.



CẤP BỤC

Đọc đường một anh bình nhì gặp vị Đại Tá, Đại Tá cười và
bắt tay anh ta, đoạn nói :

— Chào anh, anh là một anh linh can đảm trong đơn vị, tôi
có lời ban khen anh đó !

— Cám ơn Đại Tá !
— Anh có thể viết thư cho cha của anh biết là anh có vinh dự
được một Đại Tá bắt tay nhé !

— Vâng, thưa Đại Tá, tôi sẽ viết.

— Cha anh làm nghề gì ?

— Dạ ! Cha của tôi là Trung Tướng a !



ngợi ca mùa xuân em

Tôi đợi mùa xuân vào tóc em
Cho tim nỗi lửa trong lòng đêm
Cho sầu xưa ngủ vùi trong mắt
Thôi tắt mùa đông thấp nắng lên

Em đến ngày xao xác ngô trưa
Áo nghiêng nghiêng gửi buồn xa xưa
Tình yêu còn nép sau vầng trăng
Lòng nắng vàng hanh hay sắp mưa

Mắt em bay đầy chim hoàng anh
Tay em cỏ biếc bay sông xanh?
Tôi về nhốt gió trong lòng ngực
Cho lá ngừng rơi lối Nội thành

Buổi sáng em là hoa hướng dương
Buổi chiều em thành hoa-bàng-khuông
Tôi là nắm đất khu vườn cũ
Em nở trên hòn tôi nhớ thương

Lòng tôi ngô tối đêm mưa đồ
Bước nhỏ em về động giấc mơ
Có ngại đèn khuya vàng kỷ niệm
Xin em tay thấp ánh sao mờ

Tôi hái mùa xuân trong mắt em
Hòn vỉn lá nón ngày ngoan hiện
Mai sang em nhớ cài lén má
Những nắng vàng thơm hương thủy tiên.

● TÂN HOÀI DẠ VŨ



mùa xuân trống tròn

Rồi mùa xuân này anh đến thăm ai?
Rồi mùa xuân này tôi đến thăm ai?
Rồi mùa xuân này trời loang mưa bụi
Tôi đi vu vơ suốt dọc đường dài

Rồi mùa xuân này ai nói thương tôi
Rồi mùa xuân này ai nói yêu tôi?
Rồi mùa xuân này trời đầy gió lạnh
Tôi đi vu vơ buồn như cuộc đời

Rồi mùa xuân này ai dõi ai hờn
Rồi mùa xuân này ai ngồi u buồn?
Cho tôi vỗ về: ngoan anh thương, bé!
Rồi mùa xuân này tôi về cô đơn...

Thôi Thu xa rồi thôi Thu đã xa!
Em chết lâu rồi hay mới hôm qua?
Mùa Xuân tôi nhớ, buồn, tôi khóc!
Thôi từ bây giờ Xuân của người ta

★ ĐYNH TRẦM CA
(vĩnh-diện)



• ĐÊM NAY

T RONG im lặng, gió bắc và tuyết rơi càng làm cho đêm nay xa cách thực tế. Ngoài trời mà tất cả như tê liệt, mà con người như đã bị áp lực của vũ trụ diệt hết sinh hoạt, ta chỉ còn thấy xác vài chiếc xe hơi chôn dưới đống tuyết, trong lúc mà nhà cửa tựa vào nhau để chống lại luồng gió lạnh ngắt đang gào thét đè bẹp mọi vật xuống mặt đất.

Ngoài đường, vài cây đèn đứng gác trong đêm, thả những vòng ánh sáng yếu ớt, lợt lạt, xanh mờ, và ở xa người ta tưởng đâu như những con ma-choi ẩn hiện trong màn sương.

Qua cửa sổ, mình đưa tầm mắt nhìn quang đêm trường lạnh lẽo, giữa cảnh hoang tàn, hắp hối, ý nghĩ của mình đi vào địa hạt sự việc xa vời, liên hệ với đời mình, với quê hương, với nhân loại. Nhưng đêm nay, mình nghĩ nhiều đến quê hương, vì là Đêm Giao Thừa, một đêm bao la, đen tối, không trăng, không sao, đêm cô đơn của mùa đông xú tạ.

« Về đì nhỉ ! » tiếng nói của nghìn xưa như vang vẳng bên tai mình, tiếng của sông núi, của máu mủ, của tình yêu !

Mình đã từng đợi và nhiều người cũng đã từng đợi « Ngày về » ! để Đêm Giao Thừa khỏi cô lạnh nơi quê người dắt khách, và đề hôm sau, Mùng Một Tết được ôm một đứa bé Việt Nam vào lòng để nhận những cái hôn mừng chúc. Thơm mát làm sao da thịt của đứa bé mà bụi đời chưa làm khô héo ! Đôi mắt nhung của nó nhìn một cách tin cậy và bàn tay mủn-mủn nhô

BÚC THƯ PARIS

xíu của nó se đặt mát dịu trên đôi má đã nhăn nhéo của mình.

Đêm nay, chắc tại quê nhà các gia đình Việt Nam sẽ thức đề đợi giờ Giao Thừa, không phải đề vui mừng năm mới, mà đề nghĩ đến Ông Bà, người đã chết, kẻ đang xa. Có lẽ bên đèn, sẽ có bóng một người mẹ già đợi con, một người vợ đợi chồng, một thiếu nữ đợi người yêu.

Hai mươi năm mong đợi ! Người đàn bà nước tôi đã hai mươi năm mong đợi ! Nếu mai hậu dắt nước thanh bình, không biết có ai đo lường nước mắt của người đàn bà Việt Nam hay chăng ?

*Khô héo lá gan cây đinh Ngự
Đầu voi giọt lệ nước sông Hương*

Phải chăng hai câu đó đã tiên đoán được năm chục năm về trước nỗi lòng của người đàn bà Việt Nam ngày nay ! « Người thiếu phụ trong chồng » phải chăng đó là hình dung tượng trưng (une image symbolique) của Tổ quốc Việt Nam trong cơn khói lửa, như hình dung của nước Hy-lạp trước kia khi người đàn bà nước ấy, năm 306 trước kỷ nguyên mới đợi chồng trong trại Samothrace, mà sự Chiến Thắng ngày nay còn hiện hình trong pho tượng trú danh.

Vẫn biết một đoàn thề không bao giờ hoàn hảo cả — trong đời có gì là hoàn hảo — và ở nước nào hay thời đại nào cũng có những « Cô thương nữ bất tri vong quất hận », luôn luôn bán mình để tìm kiếm khoái lạc xác thịt trong một nghề « cù kỹ như thế giới », và hình ảnh ngã nghiêng trong rượu nồng, trong nhạc quay cuồng, dưới ánh đèn thô lồ đã át hẳn hình ảnh chiến tranh ! Thời trách làm chi, buồn làm chi những cô « thương nữ » ấy và những kẻ « mày râu » chỉ biết hiến mình cho Tiền-bạc !

Máu tham hẽ thấy hơi đồng thì mê

Ta chỉ nên ghi lại trong trí nhớ những hình ảnh đẹp đẽ, cao quý của non sông đất nước ;

Bóng Trung Vương vẫn còn phảng phất
Trong khói hương non nước tôn sùng
Nghìn thu tỏ dạng má hồng
Ai làm thấy dấu Cột Đồng hận xưa?

Hình đó và hình của bao nhiêu thiếu nữ đã hy sinh vì nước
vẫn còn là những ngôi sao chói lọi trong Thiên thu của Lịch sử
Việt-Nam:

Mặt hoa tươi đẹp của non sông
Vạn kỷ không phải sắc má hồng
Hình nữ anh hùng cõi sống mãi
Trong lòng dân Việt dưới trời đông

Đêm nay, vì nghĩ đến những hình ảnh đẹp ấy mà tôi đã
theo « cuộc hành trình trong xa xôi và xa xưa » (un voyage dans
le lointain et dans le passé) và sau khi đã để gót trong gần hai
nghìn năm, tôi đã đem về được những hình ảnh sau đây :

Mặt Hồ Tây mông mênh mây nước
Truyện Thần linh thuở trước đâu xa
Chuông chùa Trần Võ ngân nga
Trâu vàng lìa đất Trung Hoa diên cuồng
Mặt Hồ Gươm trăng vàng rung động
Nhắc đêm nao ngọn sóng chập chùng
Rùa thiêng nồi trước thuyền Rồng
Trên hồ Hoàn kiếm anh hùng là ai
Núi Hồng Lĩnh chín mươi chín ngọn
Suối ngâm thơ, gió chọn đường tơ
Sơn hà mai cũ hạc xưa
Hòn thơ nhắc mãi Tố Như muôn đời
Đinh Đèo Ngang ngậm ngùi dừng bước
Tiếng giao gia quốc quốc bồi hồi
Thanh Quan bút họa thiên tài
Bức tranh non nước chưa phai nét vàng
Tại Mỹ Sơn lâu trang sập đổ
Dấu Chiêm-thanh khóc thuở tàn quân

Bàu ngùi nhớ bóng Huyền Trân
Hai châu Ô, Rì dời thân nghìn vàng
Ôa Vọng-Phu nhớ thương thăm lặng
Tay bồng con quyết đứng đợi chồng
Xa xa trời bể vời trông
Đầu non tượng đá tảng tiết trinh

Nước Tôi đã đúc thành một khối
Từ Nam Quan đến Mũi Cà Mau

Đó là một vài hình ảnh đẹp của quê hương, đó là
một vài giá trị luân lý và tinh thần của dân tộc mình
(valeurs morales et spirituelles de notre race).

Hãy cao cả lên trí óc của ta ơi! Trên con đường lịch sử
dài bốn nghìn năm, ta đã thấy bao nhiêu hình tuyệt mỹ, bao
nhiều nỗi hân hoan, bao nhiêu niềm an ủi. Bạn lòng ơi! Chỉ
có mình mới hiểu được mình, chỉ có mình mới thương mình!
chỉ có người Việt mới bồi hồi cảm động trước nỗi thịnh, suy
của Tộc quốc, mới tội nghiệp dân tộc mình trong cơn hoạn nạn!

Trong những ngày nghỉ, tôi thường cho chạy đà hát để
hưởng chút thanh nhàn, và trong gian phòng im lặng đã trôi
lên bao nhiêu bản nhạc danh tiếng : 5e, 6e hay 9e Symphonie
của Beethoven, « La Mer » của Debussy, « Nocturnes » của Chopin
« Concerto » của Mozart hay của Tchaikovskii v.v... nhưng thật ra,
làm cảm động thâm tâm tôi, cảm động đến nỗi chảy nước mắt,
đó là tiếng thánh thót của ống tiêu, tiếng nỉ non của đàn bầu,
tiếng ngâm sa mạc, tiếng ngân Vọng cồ, tiếng hò trên sông.

Đêm nay, qua màn đèn tối bao la, tôi tưởng chừng từ
xá sẽ vọng lại tiếng gọi trong thanh vắng:

Vắng nghe tiếng ếch bên tai
Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò

(Tú-Xương)

hay tiếng hò trên giồng trường giang :

Hò oi

Thuyền nay..

Thuyền nay có nhớ bến chăng ?

Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền

Nhắn ai gìn giữ con thuyền,

Qua cơn bão tố vững bến lòng sau.

Hò oi ! Dầu cho, dầu cho bến cách sông ngăn

Dễ gì chặn được duyên anh với nàng ! »

Những câu hát bình dân ấy làm cho mình thấy trong ý-tưởng bồng dáng một cô lái đò cát trên nền trời đêm nhung, lướt trên giòng sông khuya, qua những khóm làng đang yên giấc hay qua những bụi cây đèn tối. Rồi mình sực nhớ đến bao nhiêu lần màng trên những con sông xứ mình :

Mặt sông hây hây gió chiều

Con thuyền lờ lửng mái chèo buông xuôi

và vai tuồng lịch sử của những con sông ấy. Con sông Thao, con sông Bạch-Đằng, con sông Đáy mà trong những năm 1258, 1284 và 1425, quân Việt-Nam đã diệt trừ thủy quân của Mông-cổ và quân nhà Minh khi toan xâm chiếm nước mình.

Con sông Hoàng (Phù-lý) mà năm 1384 tướng Việt-nam Trần-khắc-Chân đã giết được Chế-Bồng-Nga, một Vua Chàm mà bao nhiêu lần đã làm rung động lãnh thổ nước ta. Nhưng cũng trên một con sông ở Phù-lý (sông Lý-Nhân) mà năm 1044, Nàng Mỹ-Ê, một cung phi Chàm bị bắt, đã gieo mình xuống giòng nước, chứ không chịu bước qua thuyền rồng của vua Lý-Thái-Tông.

Tiết nghĩa mảnh chiến trại ấm lạnh

Cương thường giọt lệ nước đây vời. »

Hai câu ấy còn nhắc đến Nàng Cung-phi Chàm đằng kính, đáng phục kia !

Đã nguyên đời chư đồng tâm,

Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai ! »

Rồi đến con sông Mã, con sông Lam đã bao lần che chở biên-giới của ta trước sự hăm dọa của Chiêm-Thành. Xuống một chút nữa, ta sẽ gặp con sông Hương thơ-mộng chảy qua thành phố Hué, đến con sông Bến-Hải mà huyết mạch của ta đã tạm bị chia đôi ; rồi đến con sông Trà-Khúc và sau hết con sông Cửu-Long oanh liệt của miền Nam, cùng với núi Tân-Viên là biểu hiệu sự hùng-vĩ, tình thương và thống nhứt của nước ta :

« Núi Tân-Viên dạn màu sương gió

Sông Cửu-Long thương nhớ đầy vời. »

Thân mến làm sao hối những giòng sông của xứ tôi, đã bao nhiêu lần nâng đỡ chiếc thuyền nan của tôi trong những buổi trời chiều êm-ả :

« Ai đâu biết bến bờ hội ngộ

Mượn gió đông đưa hộ thuyền tôi !

Than ôi ! hay đã xa rồi,

Mà lòng tôi vẫn nhớ người trên sông. »

Mấy câu thơ ấy, tôi đã viết trên sông Cửu-Long trước khi từ giã quê hương qua Pháp, vì vậy giòng sông Cửu-Long đối với tôi là cả một niềm thương nhớ của thời xa xôi, và ngày tháng như vẫn còn nhắc :

« Tuổi lòng từ thuở biết yêu

Tình quê nhắc mãi muôn chiều không vời ! »

Tình quê ! Đêm nay, khói trầm hương nghi ngút trong gian phòng nơi xứ lạnh và cánh hoa đào trong bình như phai hương lạt sắc để chia sót nỗi lòng thương nhớ của mình. Đêm nay hồn mình chơi với khắp bốn phương, hòa-hợp với toàn thể người Việt với kẻ khuất, với người còn.

Mỗi tình đời đoạn vò tờ

Giấc hương quan luống lần mơ cạnh dài

Song sa vò võ phương trời

Nay hoàng-hôn đã lại mai hôn-hoàng ! »

BÚC THƯ PARIS

Mượn bốn câu ấy trong truyện Kiều tôi sực nhớ đến mấy câu
kết tôi đã viết trong bài diễn văn của tôi đọc ngày 11 tháng 12, tại
Hàn-Lâm Viện khoa-học Hải ngoại Paris trong buổi lễ kỷ niệm
Nguyễn Du :

« S'il est vrai que l'âme est immortelle, alors Ô poète ! la
fumée de l'encens que nous brûlons aujourd'hui à ta mémoire
pourra emporter ton âme ainsi que la nôtre vers la terre natale,
Patrie lointaine et héroïque ! Et s'il vrai, comme tu nous l'as
enseigné dans ton long poème, que la vie est semée d'épreuves
douloureuses, mais qu'elle réserve aux âmes bien trempées une
issue douce et paisible, alors nous espérons, nous croyons, nous
sommes sûrs que le Pays qui t'a vu naître verra bientôt se lever
l'Aurore de la Paix dans son éclatante robe de lumière, et les nuages
déployant comme de grands oiseaux leurs ailes d'or annoncer des
jendemains qui chantent. »

Nếu quả thật linh hồn là bất tử, thế thì, Thi sĩ ơi !
Khói nhang tưởng niệm thi sĩ ngày nay sẽ đưa hồn thi sĩ
và hồn chúng tôi về nơi cố quận, Tổ quốc xa xôi
và hùng tráng ! Và nếu quả thật cuộc đời, như thi-sĩ đã dạy
chúng tôi trong tập thơ, lúc nào cũng rải-rác những thử-thách
đau đớn, nhưng vẫn dành riêng cho những tâm hồn kiên-trung
một hậu-vận êm ái và hòa-hảo, thế thì chúng tôi mong, chúng tôi
tin, chúng tôi chắc rằng nơi mà thi-sĩ sinh trưởng sẽ thấy nay mai
hiện lên Bình Minh trong tấm áo rực rỡ ánh-sáng và những đám
mây, như những con chim đại-bàng, tung cánh huy-hoàng báo
hiệu những ngày mai vui hát !

Mấy câu này cũng là mấy câu kết Đêm Nay ! qua cửa sổ, mắt
tôi nhìn về phía đông, đợi Bình-minh tươi sáng !

Năm mới, xin chúc bạn đọc Phồ Thông một năm vạn an và
tấn phát.

Thân mến. ● *

T
A
N
P
H
O
N
G
★



10 NĂM SÔNG CHUNG..
PICASSO
FRANÇOISE GILLOT

(Tiếp theo P.T. 164)

Gian nhà kỷ-niệm

MỘT buổi chiều thu hơi lạnh, Pablo Picasso đưa Françoise đến thăm Bateau-Lavoir, nơi đây ông đã ở 40 năm về trước :

« Pablo mặc một cái áo gabardine mastic đã phai màu quá rồi, cái quần nhèo nát cũ kỹ mà ông thường mặc, và ông đội chiếc mũ nỉ cũ-xì, méo-mó, mà ông kéo sụp xuống tận mắt. Ông bảo tôi : « Anh đưa em đến Bateau-Lavoir. Anh phải đi thăm một bạn gái thân-niên & gần đây. »

Lá cây đã rụng hết. Các khóm nhà nhỏ hẹp và suy-sụp có cái gì làm cho tôi xúc động trong cảnh tịch-mịch hoang-liêu. Paris hình như xa quá rồi. Ngoại trừ vài ngôi nhà lâu đài-sô mọc lên đó đây, tôi tưởng chừng như chúng tôi đi một cuộc du-lịch xa-xăm trong thời-gian để đến nơi tận-cùng trong một xó-tàn-tạ của dĩ-vãng. Pablo chỉ một túp nhà rách-nát trên sườn đồi, bảo : « Hồi trước, Họa-sĩ Modigliani ở đấy ». Chúng tôi bước chậm, chậm xuống lưng đồi, hướng về một mái nhà xám có một cửa sổ rộng xoay về hướng Bắc : « Đấy là phòng vẽ

đầu-tiên của anh ». Chúng tôi quẹo sang bên phải và còn đi xuống lưng đồi, đường Ravignan. Pablo chỉ cho tôi một gian nhà hẹp, như thè một cái hộp đặt trên một gò đất, trong một khu vườn nhỏ có hàng rào che bọc chung quanh. « Thi sĩ Pierre Reverdy đã ở đây ». Sau cùng tôi thấy về bên phải, đường d'Orchampt với những nhà dù nho-nhỏ và các cột đèn sắt xưa, y như một bức tranh thạch bản của Họa sĩ Utrillo.

Chúng tôi đến một công-viên nhỏ, khá đẹp, có vẻ mơ buồm. Trước mắt chúng tôi là Hôtel Paradis, và bên cạnh có gian nhà hai tầng với hai cửa, tôi nhận ra ngay là Bateau Lavoir. Pablo ngược đầu lên : « Đã tối đây rồi », và lấy ngón tay chỉ cái cửa sổ đóng kín, phía bên trái : « Họa sĩ Juan Gris đã làm việc ở đó ». Pablo mở cửa, chúng tôi vào nhà. Một mùi mốc meo xông lên từ các vách tường màu xám và màu nâu. Sàn nhà bằng ván đã hở nhiều đường, kêu rệu-rệu dưới gót giày của chúng tôi. « Bốn chục năm rồi vẫn không thay đổi mấy », Picasso nói, với một nụ cười gượng.

10 NĂM CHUNG SỐNG

Nai Thirst Apollinaire, Max Jacob, và một lũ quý-sư !

Một cầu thang hẹp đưa đến từng dưới. Pablo chỉ một cửa nhỏ : « Thi sĩ Max Jacob đã ở đó, gần ngày dưới phòng vẽ của anh. Bên cạnh là căn phòng của một chủ bán hàng rong tên là Soriol. Một đêm, hai chàng Thi sĩ Max và Apollinaire, và một lũ văn nghệ sĩ nghịch như quý-sư ở trong phòng vẽ của anh. Tuy anh làm ồn-ao ác, liệt đến đỗi Soriol không ngủ được. Hắn la lên : « È ! Lú cút bò ! Không để cho những kẻ làm việc lương-thiện nghỉ-ngơi một chút sao ? » Nghe vậy, anh cầm cây gậy thật bù đập rầm-rầm xuống sàn gác của anh, — tức là trên trần nhà của hắn, vì hắn ở tầng dưới, — còn thảng thi sĩ Max thì rú lên : « Soriol, cái mõm của mi ! Cái mõm của mi ! Soriol ! Cái mõm của mi ! Cái mõm của mi ! » Cứ như thế túi anh làm àm-i lên một hồi thật lâu để cho hắn hiểu rằng tốt hơn là dùng có nhí-nhóe phản-dối. Từ đó về sau, hắn không hê than-phieu gì nữa ».

Pablo lắc đầu : « Max kinh-khủng, nó biết tìm luôn luôn chỗ

yếu của người ta ». Apollinaire mới thật là cái đích đề cho Max nhảm. Max biết cái lớp vỏ sắt-dá của Apollinaire có chỗ hở nào là hắn xung-kích vào chỗ đó. Mẹ của Apollinaire là một bà thầy bói hơi khùng-khùng mà bà cứ bắt người ta phải gọi bà là Nữ-Bá-tước Kostrowitzky. Nhưng Apollinaire cũng Mẹ lầm, và đứa nào nói xấu bà thì phải biết, hắn sùng-ân như thế nào ! Một hôm, Max làm bài hát bắt đầu mấy câu :

« Epouser la mère d'Apollinaire,
De quoi qu'on aurait l'air ?
De quoi qu'on aurait l'air ? »

« Cưới mẹ của Apollinaire,
Thì còn ra cái thá gì mà « le » ?
Thì còn ra cái thá gì mà le ? »

Bài hát đó không bao giờ làm xong được, vì Apollinaire nói tam-bành lục-tắc, đuổi Max chạy trối chết chung quanh bàn.

Apollinaire hơi hè-tiện. Một buổi tối, hắn mời Max và anh dùng bữa. Tình-nhơn của hắn là Marie Laurencin cũng có mặt ở đấy. Hắn có mua một khúc thịt xốt-xít khá bự và đã cắt ra 8 khoanh, — cho mỗi người

hai khoanh, anh nghĩ thế, — hắn lấy sa đè trên bàn nhưng không mời bạn anh. Hắn và Marie Laurencin đã có vẻ say rượu, chắc hai người đã nhậu-nhet trước rồi. Sau vài phút ông bà đứng dậy đi xuống bếp. Max và anh ngồi chờ lâu quá, biêt bao giờ mới được ăn cái xốt-xít! Bạn



Thi-sĩ Max Jacob
(nét vẽ của họa sĩ Modigliani)

anh bảo nhau mỗi đứa lấy một khoanh ăn trước. Lúc Apollinaire trở lại bàn, hắn đếm các khoanh xốt-xít thấy mất hai, hắn ngó hai đứa anh với cặp mắt ngờ-vực, nhưng không nói gì. Hắn đoán biêt là tụi này đã xoi ròi nhưng Max và anh cứ thản - nhiên như không. Hắn cắt hai khoanh khác, đè đây. Rồi



Thi-sĩ Apollinaire

hắn với Marie lại đi xuống bếp. Max và anh lấy ăn luôn hai miếng vừa mới cắt. Nhưng tụi anh vừa nốt hết thì Apollinaire trở vào, đếm dĩa xốt-xít. Lại mất 2 khoanh. Hắn lại cắt 2 khoanh khác rồi lại bỏ đi. Sau cùng lúc hắn và cô tình nhân trở lại ngồi bàn ăn thì cả đĩa xốt-xít đã hết sạch trơn, bọn anh mỗi đứa ngon luôn một lượt 4 khoanh!

Apollinaire tức lầm, biêt tụi anh chơi xỏ, nhưng không dám nói gì.

* Một bài học ở đời:
một người bạn
gái già, khỏe sờ

* Một cô tình nhân
cũ : Dora Maar

Pablo đưa tôi lên từng gác trên. Đi một vòng cầu thang, chúng tôi đến trước một cái cửa trên đó có ghim một tấm danh thiếp. Ông ngó : « Anh không biêt hiện giờ ai ở đây. Nhưng dù sao đây cũng là phòng vẽ cũ của anh ». Ông đặt một bàn tay trên cánh tay tôi và bàn tay khác trên bột xoài của cánh cửa. Ông bảo : « Chỉ vặn cái hột xoài này là chúng ta lại trở vào

trong thời kỳ xanh (1) Em có thiện cảm với thời kỳ đó thì đáng lẽ em đã phải gặp anh trong lúc đó. Nếu hai đứa mình quen biết nhau trong lúc anh còn sống ở đây, thì mọi việc đều đã tốt đẹp bao nhiêu, và chúng ta đã ở đường Ravignan. Nếu đã có em thì anh đã không bao giờ muốn rời bỏ ngôi nhà này ».

Ông vặn hột xoài, gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Ông toan đẩy cửa vào, nhưng cửa đóng kín. Thế là thời kỳ xanh vẫn ở phía bên kia. Tôi nhớ lại ngày mà Pablo đã bảo tôi đến ở với ông trong gian nhà ở đường Graands Augustins, để chúng tôi có thể sống chung với nhau, lén lút.

Thỉnh thoảng ông còn nhắc lại ý nghĩ đó, một cách khác : « Em nên mặc một áo dài đen xuống sát đất, và phủ một tấm voan trên đầu. Như thế em sẽ không còn là của những người khác nữa, không ai

« Thời kỳ xanh, thời kỳ hồng» (Epoque bleue, Epoque rose) là những danh từ đặc biệt để chỉ những giai đoạn biến triển trong nghệ thuật hội họa của Picasso. Lời chú thích của Tân-Phong.

dám si-mê em nữa. Dù họ chỉ thèm thường ngắm em bằng đôi mắt cũng không được nữa. Nếu có người nào quý giá, thì phải giữ người ấy cho riêng mình, bởi vì tất cả mọi dụng chạm cá nhân của họ với thế giới bên ngoài đều chỉ có thể làm lu mờ người đó đi, và có phần nào làm giảm mất chân giá trị của người đó. »

Chúng tôi trở ra công viên nhỏ, vẫn vắng người. Chúng tôi đến gần máy nước, ông bảo: « Lần đầu tiên anh trông thấy Olivier, nàng đang hứng nước ở phông-ten này đây ». (2)

Chúng tôi bước xuống vài bậc tam-cấp, qua phía bên kia công viên để đi vào một đường nhỏ sau Hôtel Paradis. Có một con đường riêng vào sân sau của ngôi nhà Bateau-Lavoir. Pablo dẫn tôi vào đó và chỉ cho tôi hai cửa sổ lớn: « Đó là phòng vẽ của anh ». Cửa sổ cao quá, đứng ngoài ngó lên không thấy gì cả. Tôi nhận thấy toàn thể ngôi nhà hình như sắp sụp đổ. Pablo bảo: « Từ xưa đến nay nó vẫn nát như thế nhưng vẫn không sụp. Nó đứng yên được vì thói quen ». Ông nói tiếp: « Khi anh sống ở đây, có một em bé, con gái của

chị gác cổng, cả ngày chỉ chơi nhảy giây. Nó dễ thương quá đến dỗi anh muốn nó cứ bé nhỏ như thế mãi, đừng bao giờ lớn. Sau khi anh dọn nhà đi, có lần anh trở lại đây thăm cảnh cũ, anh thấy nó đã trở thành một thiếu-phụ bệ-vệ. Mấy năm sau anh trở lại lần nữa, thì thấy nó mập thù-lù. Rồi mấy năm sau, anh lại gặp nàng, nàng đã già. Thấy thế, anh buồn chán quá. Trong trí anh, nàng vẫn luôn luôn là con bé chơi nhảy giây. Nhưng anh thấy rõ thời gian nhanh quá, và đường Ravignan đối với anh bây giờ đã quá xa.

Pablo kể chuyện đến đó, bị xúc động mạnh, không muốn nói nữa. Ông im lặng nghĩ ngợi cho đến khi trở ra công viên nhỏ.

Chúng tôi lên dốc, đến đường des Saules. Nơi đây, sau khi gó cửa một gian nhà, ông đẩy cửa bước vào không cần chờ đợi. Tôi thấy một bà già, gầy, bệnh hoạn và sún răng, nằm dài trên giường. Tôi đứng tựa vào cánh cửa, còn Pablo

(2) Olivier, một trong những người yêu cũ của Picasso.

đến gần nói nhỏ gì với bà. Lúc sau, ông đề một ít tiền bàn. Bà ấy nói mấy lời cảm ơn, đôi mắt bà rưng rưng. Chúng tôi đi ra, Pablo không gì cà. Tôi hỏi ông tại sao đưa tôi đến thăm người bà ấy. Ông dịu dàng trả: « Anh muốn em học hỏi cuộc đời. Người đàn bà đó là Germaine Pichot. Khi bà trẻ, bà đẹp lắm, nhưng bà quá đau khổ một họa sĩ, thân của anh, đến dỗi anh phải tự tử. Khi anh ấy với đến Paris, những người đầu mà tụi anh đã gặp là chú thợ giặt ủi, nàng thì công ở tiệm giặt ấy. Họ cho anh biết địa chỉ của nàng ở Espagne và nàng thường mời anh dùng bữa ăn trưa. Nàng

đã làm điện đài si mê nhiều người rồi bây giờ nàng đã già, nghèo và khờ »

Pablo có hứa với tôi rằng mùa hè năm đó ông và tôi sẽ đi nghỉ mát ở miền Nam. Tôi nghĩ rằng nơi nghỉ mát sẽ là Côte d'Azur. Nhưng một hôm ông về phòng vẽ, bảo tôi: « Tự mình đi nghỉ mát, và trước tiên sẽ ghé nhà Dora Maar (3), ở Ménerbes. »

Tôi cho ý định đó là kỳ-cục. Đối với tôi, chuyện đó không lấy gì làm thích-thú, còn đối với nàng cũng thật là khó chịu. Tôi có tỏ ý-khiến ấy cho Pablo biết. Ông trả lời tôi theo một quan điểm quả thật là thực-tế: « Chính anh đã cho nàng ngõ inhó đó thì anh không hiểu tại sao anh lại không sử dụng nó? »

(còn 1 kỳ nữa)

(3) một trong những người yêu cũ của Picasso.





nhạc ngựa

Mười năm hòn vần vương
Quyện trên khói tỏa trầm hương lặng chờ
Bèo trời nám háng lưng lờ
Vầng trăng hờn vụ vui lời ru xuân

Ngất ngây phô hì reo mừng
Ngựa theo tiếng nhạc chiều buông thu tàn
Bước lên vòng nguyệt thiên đàng
In hình dáng mẹ chưa chan một lời

em nhỏ

Cầu vàng bóng ngã chiều phơi
Hát lên em hát luối đời còn xanh
Sông Hồng tiếng sóng lẳng quên
Hòn xưa còn động, trống thành, ải quan

Đời xanh dưới ánh trăng tàn
Cheo leo vách đá, buồn hoang ngọn cờ
Tim về non nước nghìn thu
Mắt em giòng lệ trôi mờ trăng sao

Hát lên tiếng hát năm nào
Ngân hà nối nhịp mái chèo khua vang
Tấu lên khúc hát trần gian
Tuổi dơi, sắc nước mênh mang vọng về

□ NGUYỄN VƯƠNG



H. xuân,
thân mến,

Anh viết thư này cho H...
Khi cây đang thay lá, chồi
non lộc mới đang tua tủa đậm ra,
nhụy sống đang căng đầy trong
mạch máu trái tim của vạn vật.
Anh nghĩ đến H... thật nhiều
khi chiều, lúc anh bước xuống
một thung lũng đầy hoa và đầy
gió. Trong đời sống, trong tình
yêu của chúng mình, hầu như
chưa bao giờ chúng ta tìm được
một chỗ để chơi vừa ý, một chỗ
trú chân cho tình yêu. Mỗi lần
hai đứa lên chiếc tắc xi, em
thường hỏi anh, chúng mình
nên đi đâu, và rồi anh trả lời

TÙY
BÚT
• HỒ - NAM

em chỗ nên đến thì em lắc đầu
vì những chỗ đó đều bất tiện
cho mình. Vì vậy mà lần cuối
cùng mình gặp nhau, hai đứa
phải chọn cái thành phố ba tàu
đồn ào. Anh đứng dưới thung
lũng đầy hoa và đầy gió này và
nghĩ rằng chúng mình là những
kẻ lỡ mùa xuân của tuổi trẻ. Tuổi
trẻ của anh thì không còn gì
đáng kề nữa, tuổi trẻ của một
kẻ thất bại liên miên, tuổi trẻ
của một kẻ sống toàn bằng ảo
tưởng, vì thực tế buồn quá,
chán quá, vì một mình anh thì
bất lực, có thêm vài người anh
em nữa thì cũng chẳng hơn gì.

Anh đứng dưới thung lũng
này và nghĩ đến một câu nói của
H... Trong một buổi chúng mình
đi ra ngoài thành phố, H... nói

với anh rằng chúng mình nếu muốn làm gì thì nên bắt đầu bằng những đứa trẻ sinh năm 1965 này, may ra như vậy còn nuôi được một vài hi vọng là việc làm có kết quả, chứ bắt đầu bằng những người cùng trang lứa, thì một là họ khôn quá, hai là họ chán quá, ba là họ khờ quá, họ sẽ chẳng làm gì, hoặc làm ngược lại những hoài vọng của mình. Anh vốn là người ảo tưởng nên anh không đồng ý với H..., anh vẫn lẩn mình vào những việc mà đôi lúc anh biết là chẳng đi đến đâu chỉ thêm buồn thêm chán. Cái khờ của anh là sinh ra ở đời này không tìm được một thú say mê nào, nếu anh được như một vài đứa bạn anh, buồn quá đi uống rượu say, uống rượu như điên rồi, văng tục như khùng, biết đâu tâm hồn lại chẳng với đi được một phần buồn chán.

H... đã ra khỏi tình yêu của anh, anh đã bị trực xuất ra khỏi tâm hồn H., thật ra không phải do những lý lẽ của trái tim, mà do những lý lẽ rất lặt vặt của đời sống, những lý lẽ lặt vặt này đã làm cho H... không muốn nhìn thấy mặt anh và dĩ nhiên là anh,

một kẻ rất ảo tưởng nhưng khi đã bức mình rời thi lòng ái cũng nỗi lên như điên anh không đi tìm H..., mâu thuẫn có lúc nhớ H..., đến có thể chết được và muốn gặp H... qua tiếng nói chỉ việc nhắc ống điện thoại là được. nghe tiếng H... nói, là được thấy H... nỗi giận. Chiều hôm qua ngồi dưới thung lũng hoa vàng này, trong lúc mơ màng nghĩ đến chuyện tình yêu, một tên bạn anh mới từ Saigon lên, có kẽ với anh rằng H... có hỏi nói về anh, H.., hỏi nó rằng anh dạo này có buồn không. Anh xin trả lời H... rất buồn, buồn nhiều lúc có thể khóc được, nhưng H... ơi, nỗi buồn của anh không hẳn do tình yêu tạo thành mà nó còn có nhiều nguyên do khác nữa. Anh sống ở đây với những người biết kích Thương, anh sống ở đây với những đám mê thật khùng, đám mê đêm nay được bắn nhiều quả hỏa châu sáng chói, được nghe những tiếng bom nổ đinh tai bên kia núi, và sáng thức dậy được thấy cái tiền đòn khốn kiếp này vẫn chưa bị tràn ngập.

Những đêm bọn chúng nó

không đến quấy rối anh, nhưng đêm im lìm tiếng súng, anh nghe nỗi chêt như đang rình mò đâu đây, và những lúc đó, anh nhớ em, anh muốn điên lên về những hình ảnh em trong trí tưởng tượng của anh. Những đêm như vậy anh thường dẫn mấy người bạn kinh Thương ra rừng nằm, nằm như chết dưới những cỗi cây già ngửi mùi hoa leo, nằm như chết dưới những cỗi cây già để nghĩ rằng mình không chết trong những công sự ầm ướt, mình không chết như những con chuột.

Đêm nay một mình anh, với một chiếc máy siêu tần số và một khẩu súng tự động xuống thung lũng sương mù này ngồi tĩnh tụ với hoa cỏ trong bóng tối và trong rết mướt của đêm trù tịch, anh nhớ tới người thứ nhất là em, sau đó là những thằng bạn đã chết, trong đó có một tên mới hai mươi ba tuổi đầu, nó đang học đại học sư phạm còn một năm nữa thì ra trường, nó là một loại người điên hòn của hạnh phúc, học năm nào thi đậu năm đó, gia đình có tiền, muốn gì được ấy, nó có một người yêu nhỏ, người yêu rất vừa ý nó. Tóm lại nó là

một người tương đối đầy đủ tất cả hạnh phúc, nhưng nó vẫn thấy cuộc đời nhảm chán, nên nó đã lao đầu vào chiến tranh, nó đã chọn những chiếc xe thiết giáp và nó chết trong khối sắt làm lì này khi nó cưới cô bé người yêu trong một đám cưới chạy tang vừa được hai tháng. Nó chết không một hối tiếc, một buổi sáng, không phải phiên trực của nó, và đáng lẽ nó về Saigon với cô vợ xinh đẹp vừa có mang, nó đã lên xe thiết giáp thay thế một thằng bạn đã lao đầu vào tử địa. Nó đã chết một cách thản nhiên cùng cái khối sắt làm lì của nó, nó đã ra đi để lại bao hối tiếc cho bạn bè và người yêu. Một ngày kia anh cũng sẽ như nó nhưng chắc chắn không còn để lại một nhớ nhung tiếc nuối nào trong lòng H... như thế mà hóa ra hay đấy.

Sương đã xuống ướt đẫm vai áo, nhưng một khi người biết kích đã ra khỏi tiền đòn ban đêm thì phải chờ đến sáng mới được về, nên anh đành âm thầm cẳng chiếc võng lên một cành cây và du đưa chiếc võng trong đêm tối để chờ đón mùa xuân về. Dĩ nhiên là mùa xuân này

là một mùa xuân buồn, nhưng
biết làm sao. Trong khi anh đang
chập chờn trong giấc ngủ thì
tiếng súng nồi lén ở tiềng đồn,
hỏa châu sáng rực. Bây giờ mới
chính là lúc cô đơn, khi người
ta cô đơn thì người ta cần nghe
tiếng nói của bất cứ ai, nên
anh đã liên lạc với tiềng đồn
bằng chiếc máy siêu tần số trên
tay. Nhưng vô tuyến điện ở tiềng
đồn đã hỏng, và tiếng súng địch
mỗi lúc một gào lên thảm khốc.
Không hiểu sao lúc đó đầu óc
anh sáng suốt một cách lạ kỳ,
chiếc máy siêu tần số trên tay
được điều chỉnh lại liên lạc với
tiều khu xin tàu bay xin trọng
pháo. Xin được tàu bay, và trọng
pháo rồi anh đi chuyền ngay vò
một hòn đá và nằm im trong đó.
Thật thú vị kinh khủng H... ơi,
tiếng bom tiếng trái phá nồ như
điện và anh thì được sống những
phút định tai nhức óc nhưng
mà khoái, khoái vì thấy nhờ ảo
tưởng mà được sống thêm
những ngày khốn kiếp.

Cái buồn nhất là khi mặt trời
mọc lên, bấy chiến trường chỉ
còn thịt bầy nhầy và những
khẩu súng gãy nát, anh trở về
đồn làm kẻ sống sót duy nhất,
lạnh nhạt những chiếc huy
chương, trong khi lòng mình
khinh bỉ thân xác mình đến
tột độ.

Mùa xuân đã về thật rồi, nắng
trong, trời nhẹ, hoa nở và anh
nhận được tất cả những quà
xuân mà người ta dành cho cái
tiềng đồn này. Anh đã mang
những thứ đó xuống thung lũng
và chờ những người lính mới
đến. Nhưng anh vừa đặt chân
xuống thung lũng thì có lệnh
được về hậu cứ, được đưa đi gần
mề đay, được trở lại thành phố.

Lá thư này là lá thư thứ nhất
và cũng là lá thư cuối cùng của
anh gửi em mong em tìm được
mùa xuân của đời người. Riêng
anh chán và buồn hơn bao giờ
hết nên chắc không còn cầm bút
nữa. Thân mến. *

* DANH NGÔN

Một con cừu cầm đầu đàn hổn ẩn
nguy hiểm hơn con hổ
cầm đầu đàn cừu !

Thành ngữ Hy Lạp

thư cho mùa xuân

PHƯƠNG - TẮN

* NỒI CHIẾN

ơi xa cờ khởi phân chia
chừng bao dung cũng tiêu điều dấy lên
nghiêng thân bão thả ôi ghênh
ôi con lòng nồi lèn đinh kêu chiểu.
ý riêng anh lội chắt chiu
một thân anh được bấy nhiêu môt phần.

* * NHỮNG NGÀY Ở HUẾ

so chân ngồi kéo đinh trời
im im cõi cút vẽ vời phận con.
ôi em dạ những bồn chồn
sầu che sắc diện che hồn héo khô.
buồn sông bóng nồi cơ đồ
bao bùng phô đợi người xô đặt vào

• • • NỐI VỚI CÁC EM

và thân anh chảy qua cầu
hồn phor phat vỗ rạt rào dưới xa.
tuổi tàn ơi tuổi sương hoa
hiu hiu buồn tại sầu xa lách vò.
dó hò reo nỗi sất se
anh tay dắt dạ tuy che bóng mìn.
(Đà-năng)

TRUYỆN TÀU có ghi chép nhiều con ngựa là. Con nào cũng có kỳ tài và có cái tên nghe hay hay. Nào Vạn-Lý-Vân, Thiên-Lý-Mã, Hiện Nguyệt Long-Cu, Xích-Thổ, Huỳnh Biêu, Bảo-Nguyệt Ô. Chùy, Hô Lôi Báo, Một Vĩ-Cu... Con nào cũng chạy như bay, như gió. Ngày đi ngàn dặm là lẽ thường. Có con lại còn có phép di thường nữa.

Như con Hô-Lôi-Báo của danh tướng Thượng Sư-Đồ đời nhà Tùy (589 — 617), đầu ngựa, lông hùm, đuôi sư tử, có một chòm lông trên đỉnh đầu. Khi ra trận nếu gặp giặc quá đông, hoặc người tài cao hơn mình thì chủ ngựa Hô-Lôi-Báo nắm chòm lông giật mạnh, Hô-Lôi-Báo sẽ hé lèn như sấm vang, làm những con ngựa tầm thường khác phải khiếp vía, công giờ quăng chủ xuống đất. Bấy giờ chủ ngựa Hô-Lôi-Báo mặc giết tha kè địch tùy ý.

Lại cũng có một con khá đặc biệt hơn nữa là Một-Vĩ-Cu của tướng Tà Hùng, cũng đời nhà Tùy. Ngựa này không có đuôi. Chủ của nó nếu không đánh lại địch, bỏ chạy. Địch đuổi theo gần kè. Bấy giờ, chủ nó đưa tay vô mạnh vào đầu nó, Một-Vĩ-Cu liền quì hai chân trước, hé lèn một tiếng túc



thì có một chòm lông đuôi mọc ra ngay, quất nhanh vào đầu ngựa địch. Thế là đầu ngựa địch nát như tương. Tướng địch té ngay xuống. Đánh trận bị té ngựa thì kè như rồi đòi.

Truyện Tàu kể lại như vậy.
Có hay không?

Chỉ biết nhà tiều thuyết Tàu có tiếng là giàu tưởng tượng. Cũng như bây giờ, thời đại nguyên tử, họ vẫn còn tưởng tượng đánh bằng «chưởng». Ai muốn tin thì tin. Tin đẽ chay trốn thực tế hay an ủi nỗi bất lực của mình trước kỹ nghệ chiến tranh hiện tại... Hay đẽ xen vào câu chuyện «trà dư tửu hậu»... trào lộng chơi àu cũng thích thú hay hay.

Bấy giờ xin trở lại đầu đề, nói đến con ngựa Đích-Lư của Lưu Bị. Nó có liên hệ gì đến một triết thuyết định mạng của nhà tiều thuyết đại danh Trung Hoa là La Quán-Trung, tác giả bộ «Tam Quốc chí»? Về truyện

NGƯA ĐÍCH - LU của LƯU - BỊ

MỘT TRIẾT
THUYẾT ĐỊNH MẠNG
CỦA NHÀ VĂN
LA QUÁN TRUNG
TÁC-GIẢ «TAM-QUỐC CHÍ»

chép về con ngựa này như thế nào?

Ngựa Đích-Lư sát chủ

Ngựa Đích-Lư, tác cao lớn vạm vỡ, vẻ cực kỳ hùng dũng. Dưới mắt ngựa, da dùn sâu như một cái vũng, trên trán có đìem trắng. Với mắt tầm thường, trông dáng ngựa, ai cũng nức nở khen.

Ngựa này nguyên của tướng Trương Võ ở Giang hạ bị tướng của Lưu Bị là Triệu Vân giết chết, rồi bắt ngựa này dâng cho Lưu Bị. Lưu Bị lúc này chưa có đất dung thân nên tạm qua Kinh châu, ở

* NGUYỄN TỬ QUANG

cùng người bạn là Thái thú Lưu Biểu. Biểu thấy Bị cưỡi ngựa Đích Lư tắm tắc khen ngựa mãi. Bị liền đem ngay ngựa tặng Biểu. Biểu thích lắm, cưỡi về thành.

Mưu sĩ của Lưu Biểu là Khoái Triết vốn giỏi khoa mĩ-tướng trông thấy ngựa, liền bảo Biểu:

— Trước đây anh Khoái

Lương tôi rất giỏi xem tướng ngựa nên tôi hiểu đôi chút. Như con ngựa này trông vẻ hùng dũng nhưng dưới mắt có đường lõm sâu tức là « vũng chửa lè », sách gọi là đường « lụy tào », lại trên trán có đốm trắng, chính là giống Đích-Lư hại chủ, không nên cưỡi. Trương Vô đã vì ngựa này mà chết San Chúa công còn dùng.

Biều nghe lời, hôm sau mời Lưu Bị dự tiệc, nhân thề bảo : — Hôm qua được hiền đệ cho con tuấn mã, ta rất cảm hậu ý. Nhưng nay nghĩ hiền đệ thường hay đánh dẹp đó đây, cần có ngựa tốt. Vậy xin hoàn lại để hiền đệ dùng.

Thế là ngựa Đích-Lư trở lại tay Lưu Bị.

Theo khoa mã tướn⁷ của Khoái Triệt thì ngựa Đích-Lư vốn sát chủ Trương Vô đã chết vì làm chủ ngựa này. Lúc bấy giờ có quan Mạc tân Kinh-châu là Y-Tịch nghe được lời của Khoái-Triệt nên cũng khuyên Lưu Bị không nên cưỡi. Nhưng Bị bảo :

— Tiên sinh quá yêu mà dạy cho, Bị thâm cảm tấm lòng. Nhưng nghĩ rằng người ta sống chết do số mạng. Há con ngựa có thể hại nổi sao ?

Như vậy, Lưu Bị không tin ở ngựa sát chủ mà chỉ tin ở số mạng thôi.

Nhung Đích-Lư cứu chủ...

Thái Mạo là em vợ của Lưu Biều muốn gét Lưu Bị. Nhận dịp Biều đau, đặt tiệc mời Lưu Bị đến thay Biều đái khách, một mạn sáp đặt quân lính bao vây đê giết Lưu Bị. Y-Tịch vốn có cảm tình với Bị nên lúc tiệc nửa chừng, Tịch mật cho biết. Bị hốt hoảng, liền giả đi tiêu, đoạn lên ngựa nhoi cho chạy như bay.

Ngoài thành, ba cửa đông, nam, bắc đều có quân mã đóng chặn. Chỉ có phía tây, Mạo không để quân đóng giữ vì có ngòi nước to, hắn cho rằng Lưu Bị có chạy đến đây cũng không sao thoát qua được. Lưu Bị được Y-Tịch cho biết phía tây không có quân của Mạo nên cứ nhảm phì đó mà buông cương.

Mạo được tin báo, lập tức đem 500 quân đuổi theo.

Lưu Bị ra khỏi cửa Tây, chạy chưa được vài đốm đã thấy một cái ngói lớn hiện ra trước mặt

NGƯA ĐÍCH LU

Hết mắt đường đi ! Ngồi nầy tên là Đàm Khê, rộng đến vài trượng, nước chảy cuồn cuộn ra sông Tương. Bấy giờ gió xô sóng dập khá mạnh. Lưu Bị đến bờ ngồi thấy không thể qua được, phải quay ngựa trở lại. Thấy xa xa phía tây thành bụi bay mù mịt, biết có quân đuổi theo, Lưu Bị tặc đầu, tặc lưỡi :

— Phen này thì chết mất !

Rồi chẳng biết làm sao nữa đành phải quay ngựa ra bờ ngồi. Ngoảnh nhìn lại thì truy binh đã gần tới. Lưu Bị sợ quá thúc ngựa lội liều xuống nước.

Ngựa lội mới được vài bước, bỗng hai chân trước sa lầy. Ngựa phục xuống, nước tràn lên ướt cả áo bào người cưỡi... Bấy giờ tiếng ngựa hí quằn leo tò mò phía sau hầu như đã sát lưng. Lưu Bị hốt hoảng quát mạnh vào đít ngựa ! rồi, kêu lớn :

— Mày thật giống hại chủ ! Đích Lư ! Đích Lư ! Hôm nay ai đã hại ta.

Tiếng quát vừa dứt, con Đích Lư từ dưới bùn nước, bỗng vùng mình nhô lên, rồi vọt nhảy đến bờ trượng, qua bờ phía tây. Lưu Bị cảm thấy như bay bổng trên mây

mù ; và khi mở mắt thì thấy mình đã qua khỏi Đàm-Khê.

Về sau, nhà thơ đại dash Tô Đông Phù (1036-1101) ^{có} Tống có làm bài thơ cõi phong vịnh chuyện « Vượt mả Đàm Khê ». Trong bài có những câu :

....

Đào sinh độc xuất tây môn
....

Bối hậu truy binh phuộc lưỡng
....

Nhất xuyên yên tháp đê trướng
Đàm Khê,

Cáp sắt chinh ky vang tiền kiêu
Mã dẽ đap phè thanh pha ly
Thiên phong hưởng xú kim
tiên huy

Nhĩ bạn đản văn thiên ky tầu
Ba trung hốt kiến song long phi
Tây xuyên độc bá Thaben anh
hông, chúa.

Tọa thượng long cựu lưỡng
....

Đàm Khê, Khê thủ tư đồng
lưu,

Long câu, anh chúa kinh hà xú
....

nhân,
Tạm dịch :

hương
....

Cửa tây trốn nạn ra đì.

Sau lưng quân đuổi càng khi
càng gần...

Đường cùng : sóng nước chán
ngắn !

Đánh liều thét ngựa lội tràn
qua khe.

Vút rời trong gió như mè
Vó câu đập dữ pha lê một giòng

Nghìn quân đuổi đến dùng dùng
Bỗng từ dưới nước đôi rồng
bay lên :

Rõ ràng chân chúa Tây xuyên
Mình rồng lại ngựa trên yên
ngựa Rồng !...

Nước kia vẫn chảy về đông
Long câu, anh chúa giờ trông
nơi nào ? (1)

.....
Đích Lư đã cứu chủ. Lại
được nhà thơ đại danh tôn là
ngựa Rồng.

Rồi Đích Lư, lại sát chủ.

Lưu Bị đem binh đánh Tây
xuyên cùng với tá thừa tướng Bàng
Thống. Một hôm, cả hai cùng cưỡi
ngựa đi, bỗng con ngựa của
Thống quý xuống, hát chủ ngã
lăn ra đất. Lưu Bị vội nhảy xuống
để ngựa của Thống lên, hỏi :

— Sao quân sự lại cưỡi con
ngựa yếu thế này ?

Thống nói :

— Tôi vẫn cưỡi ngựa này từ
lâu. Chưa bao giờ nó thế này.

Lưu Bị bảo :

— Ra trận mà cưỡi ngựa sinh
chứng thế này thì ngay cho tính
mạng lầm. Con ngựa của tôi cưỡi
đây tính rất thuần thực, vậy quân
sư hãy cưỡi lấy, khỏi lo gì. Còn
con ngựa này để tôi cưỡi cho.

Bàng Thống tạ ơn, đoạn đòi
ngựa cho nhau.

Thống xuất trận.

Tướng của Tây xuyên là
Trương Nhiệm đem quân đóng
chẹn con đường nhỏ hiềm yếu,
mai phục chờ quân của Lưu Bị
đến. Lại ra lệnh, hễ thấy người
cưỡi ngựa Đích Lư chính là Lưu
Bị thì cứ nhắm vào đó mà bắn.

Bấy giờ Bàng Thống đương
rong ngựa tiến binh, bỗng gặp
chỗ đường hẹp, ngang đầu nhìn
lên thấy hai bên núi dựng đứng
như thành, cây cối um tùm, lại
đương tiết cuối hạ đầu thu,
cành lá xanh nì rậm rạp thì rất nghĩ ngại. Thống
gò ngựa lại, hỏi tá hữu :

— Đây là chỗ nào ?

Có tên quân Tây-xuyên mới
hang, trò tay thura :

— Chỗ này gọi là đồi « Lạc
Phượng ».

Thống kinh hãi, bảo :

— Đạo hiệu ta là Phượng Sô,

mà tên đồi này là « Lạc » Phượng.
Thật bất lợi cho ta !

Đoạn truyền quân lập tức lùi
lại. Nhưng đã muộn. Trên đồi
phía trước, một tiếng pháo lệnh
nổ vang tức thì tên bay ra như
châu chấu. Bao nhiêu cung nỏ cứ
nhắm vào người cưỡi ngựa Đích-
Lư mà bắn.

Bàng Thống, người và ngựa
đều chết trong chỗ loạn tên. Một
người có tài gần ngang hàng với
Không Minh mà phải hết trong
vòng 36 tuổi !

Vậy, ngựa Đích-Lư sát chủ,
lại... sát cả mình.

Một triết thuyết định mạng.

Trương Vô vì ngựa Đích-Lư
mà chết.

Lưu Bị vì ngựa Đích-Lư mà
sống.

Bàng Tông lại vì ngựa Đích-Lư
mà chết.

Mang tiếng, tội nghiệp cho
ngựa.

Ngựa có sát chủ không ?

Cũng như Lưu Bị đã nói với
Y-Tịch : « Người ta sống chết do
số mạng, chứ đâu phải do ngựa »

Trong « Tam-quốc-chí » có
đoạn chép :

Trước một thời gian khi Bàng
Thống chết, trẻ con ở vùng đồng
nam đất Tây-xuyên thường hát
bài đồng dao :

« Nhốt Phượng tinh nhất Long.
Tướng tướng đáo Thực trung
Tài đáo bán lộ lý,

Phượng tử Lạc-pha đồng.
Phong tổng vũ, vũ tổng phong.
Long Hán hưng thời Thực đạo

thông
Thực đạo thông thời chỉ hữu
Long. »

Tạm dịch :

« Một Phượng với một Rồng
Cùng nhau đến Thực trung.
Xảy đến nơi giữa lộ,
Phượng thác Lạc-pha đồng.
Mưa đưa gió, gió đưa mưa
Nhà Hán hưng thì đường Thực
thông,
Đường Thực thông, chỉ có một
Rồng ».

Lời đồng dao đã ứng nghiệm
vào việc Bàng Thống chết.

Cũng trong truyện chép : trong
núi Cầm bình có một bực di nhân,
đạo hiệu là Tử Hư Thương
Nhân biết việc sống chết sang hèn
của người, có mấy câu thơ tiên

đoán thời cuộc lúc tướng Tây
xuyên đến hỏi :

Tả Long hữu Phượng
Phi nhập Tây xugén.
Sở Phượng truy dại,
Ngựa Long hăng thiên.
Nhất đắc nhất thất.
Thiên số đương nhiên.

Tạm dịch :

Một Rồng một Phượng
Bay vào Tây-xuyên.
Phượng rơi xuống đất
Rồng lên thanh thiên.
Một được một mất
Số trời đương nhiên. (1)

Bàng Thống đương nhiên
chết vì số mạng, chó không phải
vì ngựa Đích-Lư. Cũng như Lưu
Bị thoát khỏi chết cũng do số mạng.
Và, họ Lưu là chúa một cõi cũng
là ở số mạng cả.

Không có truyện ngựa thì không
thấy rõ số mạng. Cần tạo truyện
con ngựa Đích-Lư, tác giả « Tam
quốc chí » muốn nêu lên một triết
thuyết Định-mạng bằng những sự
kiện vừa thực tế... vừa pha vẻ
thần bí.

Không ai hại được ai.

Tất cả đều Định Mạng. Do
Định Mạng. ●★

(1). — Bản dịch của Từ-Vi
Lang.



AO THEO MÙA

Bà khách : « Chẳng hay « mốt » mới của áo mùa thu năm
nay ra sao hở ông thợ may ? ».

Ông chủ tiệm : « Dạ, thì như thường lệ: có hai kiểu : 1 kiểu
bà không ưa và một kiểu giá rất là đặc qđ ».



NIỀM ĐAU THỂ XÁC

● NGUYỄN THU-MINH

CHIẾC taxi đưa
Hoàng đến đầu đường
Lê-Lợi thì dừng lại.
Bước xuống xe, Hoàng
hỏi ngắn-nghẹt đôi chút rồi tiến
lên vào làn sóng người đang xô
dẩy nhau trong cảnh chợ Tết của

chiều thứ bảy. Những ý-tưởng
bực-bội lúc ở nhà như tiêu tan.
Cuộc hẹn-hò với Hồng bỏ dở
cũng không mảy-may còn vướng
bận ở lòng. Hoàng cảm thấy
khỏe-khoắn và hồn-nhiên lạ, như
chưa bao giờ Hoàng được sống
trọn vẹn cho mình như hôm nay.
Từ những yêu thương vụn-vặt
cho đến cảnh sống thường nhật
phải chạy ngược xuôi dè kiềm
miếng cơm, manh áo cũng thoát
ra khỏi con người Hoàng. Mà
như vậy là điều đáng mừng hay
chưa xót cho con người Hoàng
trong lúc này. Nhưng, dù sao,
Hoàng cũng tự thấy rằng đây là
một điều rất hiếm đối với chàng
tử ngày chàng lăn vào đời và biết
yêu thương.

Đang mãi-miết say mê với ý
nghĩ của mình, Hoàng đi lẩn đến
đầu đường Tự-do bao giờ không
hay. Và, khi một bàn tay vỗ nhẹ
lên vai Hoàng, kèm với một lời
chào, chàng mới kịp trở về với
thực tại con người chàng. Hoàng
tự nhận thấy một niềm đau xót
lẫn yêu thương tràn ngập lấy hồn.
Kịp nhận ra Hải, Hoàng chào đáp :

— Cám ơn Hải, Hoàng vẫn khỏe. Chúng mình cùng ghé lại Pagode ngồi chơi đi !

Hải mỉm cười :

— Cũng được, nhưng thư thả..
Bây giờ chúng ta xuống trở lại Lé-Lợi đã. Nghe đâu có một đám người đang biếu tình hoan hô, dà-dào gì thì phải.

Một anh bạn Hải, xen lời :

— Nên trở xuống xem cho biết. May khi mình được chứng kiến một cách khách quan như vậy !

Nghé vậy, Hoàng cũng biếu đồng tình. Thế là cả ba không hẹn mà nêu. Nhưng vừa đến ngã tư đường Công Lý, Lê Lợi thì gặp ngay đoàn biếu tình thật. Trông họ đi rất vui thích, cuồng nhiệt lả thường, khiến Hoàng chợt có ý nghĩ hơi thắc mắc nên quay lại hỏi Hải :

— Nay, theo hai cậu thì chúng mình đi chơi không mục đích như vậy thích hay là những người kia thích hơn ?

Hải đập nhẹ vào lưng Hoàng đáp :

— Lê dĩ nhiên là chúng mình thích hơn. Cái tự do của chúng mình là ở đấy. Cũng như cậu

chiều nay được lang thang một mình vậy. Không vướng chân vướng cẳng vì người yêu... và một trẫm thứ phiền phúc không vây quanh đầu óc cậu, nào là tiền cơm, tiền nhà, tiền... tự do chơi và nói.

Hoàng nhìn Hải chưa kịp phát biểu ý kiến thì ông bạn góp chuyện :

— Theo mình thì ai cũng có lý. Chính họ muốn hoan hô, dà dào bằng thích, không ai cầm đoán, dà là tự do. Chỉ sợ mỗi điều là muốn nói cũng không được, muốn đi cũng không được thôi.

Hoàng không đáp, không góp ý kiến gì, nhưng một ý nghĩ chợt đến với Hoàng khi nhớ lại câu nói của một đại văn hào Âu phuơng mà chàng quên tên, nói đến hai chữ tự do : « Chúng ta ở vào một nơi nào, một quốc gia nào mà thấy rằng nhiều người cùng chung một hành động, việc làm... thì ta có thể nói rằng ở đấy dà thiếu hẳn tự do, mà đặc tài trong ấy dà có ! ». Nhưng liệu, ở trường hợp này, Hoàng có thể nhận xét theo câu nói ấy không ?

Đứng xem đoàn người biếu tình đi qua xong, Hoàng, Hải và ông bạn rủ nhau trở lại Pagode tâm

tình. Nhưng lần này Hoàng cảm thấy ít vui và đầu óc không còn bình tĩnh như lúc đặt chân xuống taxi ban nay. Và một niềm yêu thương trở đến với Hoàng khi nghĩ đến Hồng, mong rằng những sự chờ đợi dang-dở vừa rồi sẽ không xảy ra điều gì làm khồ cho Hồng và cho chính chàng, nếu nàng đến không có Hoàng ở nhà, vì Hoàng không muốn năm nhà đề nhìn ruồi, muỗi và một bầy chó của những nhà hàng xóm đang tranh nhau một khúc xương làm vang dậy cả xóm. Hơn nữa, dà làm phiền lòng hai cô láng-giềng vì một câu nói vô tình, mỉa mai đời của người bạn chàng khi hai con chó của mấy cô à nhảy lại cắn anh ta.

Ngồi ở Pagode mãi cho đến khi đèn đường bật sáng, ba người mới chịu chia tay nhau ra về...

Bóng đêm vẫn không làm Hoàng sợ hãi, lo âu, nhưng trái lại cũng không đem đến cho Hoàng chút sảng sướng, tự do theo ý muốn nào.

Và, lúc ấy Hoàng muốn hé thật to, la thật lớn rằng tại sao chàng vẫn khổ sở, đau buồn như vậy, dù là đau buồn trong tâm tưởng, ý nghĩ về cuộc đời hôm nay.]

Gió đêm từ bờ sông lộng vào thành phố lành lạnh. Hoàng kéo cao cổ áo, lấy thuốc ra châm hút. Rít một hơi dài, nhà khói tan biến vào khoảng đêm, dà làm lòng Hoàng hơi ấm áp.

Tiếng kèn trumpet từ một vũ-trường vọng xuống đầy quyến-rú nhớ thương lị thường đối với Hoàng. Chàng định tiến thẳng về phía ấy, nhưng lại thôi, khi nhận thấy远远 xa có một bóng dáng quen thuộc.

Quãng cách giữa Hoàng và bóng dáng ấy không còn xa thì Hoàng đã nhận biết ngay là Nga, một vũ-nữ, bạn của Liễu, cũng là một vũ-nữ, người yêu của Hoàng ngày nào ! Nhưng bây giờ trông Nga khác xa quá ! Thời gian thật là tàn-ác, ghê tởm ! Con người của Nga ngày nào, giờ đây trông không còn là một con người nữa !

Hoàng thấy vây định đến gặp Nga để hỏi thăm, bỗng một người khách lạ từ đầu trời tới. Hai người nói chuyện tuy vừa đủ cho nhau nghe nhưng Hoàng cũng cảm nhận được trong câu chuyện của Nga và người khách. Điều mà Hoàng biết chắc không ngoài sự mặc cả việc đòi chắc về

thè xác của hai người.

Thấy vậy, Hoàng không dù can đảm đứng lại để nghe câu chuyện đến hồi kết thúc, vội tạt sang đường khác, và quyết tâm về nhà, dù phải chịu cô độc, những suy tư về dày vò con người chàng — một con người đã phải chứng kiến nhiều đau khổ của kiếp sống hơn vui sướng — dày ràng buộc hơn là tự do.

Gió về khuya càng lúc càng lạnh. Hoàng vẫn lầm lũi bước. Tiếng gót giày chùng nèn xuống đường phố như những tiếng kêu than. Âm thanh thật rợn người, nhưng Hoàng không thè từ bỏ, chạy trốn, mà là cả một sự gắn bó lấy Hoàng như bóng với hình, như sự sống cần phải có cơm ăn, áo mặc và nước uống. Cũng như sự tự do và độc tài luôn luôn kèm hâm lấy con người muôn sống, được sống, dành sống!

Con đường về nhà dài heo hút bóng đêm. Khung trời như đồ xuống, cái lạnh như bao quanh lấy Hoàng, thẩm vào da thịt đến độ buốt người làm Hoàng nỗi cơn ho. Cây như cao lêu khêu thêm lên, lá đưa đầy lớp lớp xào xạc, tựa tiếng rên xiết của những oan hồn. Cái tê lạnh sọt người cứ thế chồng chát lên

người Hoàng. Đường càng đi càng trống vắng. Xa xa về phía nhà thờ, ngọn đèn đỏ của sở bưu điện như hai cặp mắt cáo rình rập trong bóng tối dày đặc. Bóng mờ tiếng thắng gấp của chiếc xe Taurus trôi đến bên cạnh Hoàng. Màn đêm người nhô ra :

— Lang thang đâu về đây?

Hoàng nhận ra Thành, đáp gọn :

— Xem biếu tình, chợ Tết.

— Không đi đâu sao bồ?

— Không.

— Bây giờ muốn đi... không?

— Nhưng tao cạn tiền rồi!

— Tao còn.

— Mà thôi. Tao muốn về nhà nằm ngủ mày à.

— Dở thế! Lên đại đi với tao, chốc nữa hãy về. Tao cũng về với mày. Ở lại mày được chứ?

— Được. Hẹp bụng chờ hép gìn nhà!

— Những liệu có làm rầy mày cô bạn quí hàng xóm của mày không?

— Không đâu.

— Đôi khi tao thích làm rầy mày cô à quá!

— Không nên. Mày không sợ mày con chó của mày cô à sao?

— Tao ghét chó không sợ, Tháng Minh nó hòn lấm. Mỗi lần đến mày, nó thường nhắc mãi một câu: « Con người đã không mày tốt với nó đã xong, đến con chó của chủ nhà mày ở, cũng ghét nó nốt! » Do đó mà tao muốn trả thù giúp Tháng Minh, bằng cách ghẹo lại chủ của nó.

— Không nên.

— Mày vẫn dùng hai chữ không nên hoài. Vì sao mà không nên dâng chú?

Xe đang đồ xuôi về miệt Chợ lớn. Đến ngã tư Nguyễn-Trãi, Nancy thì Thành đổi ý, cho xe quay trở về.

— Thôi, về nhà ngủ nghe cậu?

— Ủ! Tao đang cần ngủ đây.

— « Súc mày » mà ngủ dữ vậy?

— Thèm ngủ mày à.

— Hôm qua đi suốt sáng sao?

— Không.

— Thế tại sao lại muốn về với?

— Đã nói là thèm ngủ mà.

— Thôi được. Tao chịu theo mày.

Vừa dứt câu, Thành đạp thêm

ga cho xe chạy nhanh hơn. Gió đêm lộng vào cửa kính làm Hoàng bung cả óc và ngáp ngủ, bèn dựa ngửa ra thành ghế lim dim đôi mắt, tưởng nhớ đến Hồng, đến những sự việc Hoàng đã chứng kiến hồi chiều, lầm khôi hài và đều già! Cuộc đời thật lầm bối công và tồi tệ ngoài sức tưởng tượng của Hoàng.

Đến nhà, Hoàng nhẹ tay mở cửa, quay lại Thành hỏi:

— Chắc chắn ở lại đây với tao chứ?

— Ủ. Đ... mẹ, cuộc đời thật chán! Mà lạ, sao chó của chủ nhà mày đâu rồi, không thấy chạy ra cắn tao một miếng cho vui? Cứ nhè thằng Minh mà cắn, thật tội cho nó quá!

Hoàng bật đèn lên xong, nhảy vào Thành nói nửa đứa nửa thật:

— Thân mày không lo, đi lo cho kẻ khác. Tao xem mày có vẻ yêu thương hơn thằng Minh đấy, liệu hòn!

Thành nhún vai cười, nằm lăn ra giường, đáp gọn:

— Cám ơn, tao mong lời mày nói đúng.

Hoàng cười:

NIỀM ĐAU THÈ XÁC

— Thường gì... tao nói thêm
cho nghe.

Thường mày một chầu... em út.

— Lúc nào cũng thấy mày nhắc
dến gái ! Sao bệnh hoạn thế !

— Cuộc đời tao chỉ thu gọn
có thể thôi. Giữa đời này có gì
đáng giá hơn đâu ? Tôi gì không
hưởng cho tận cùng, rồi chết !

— Mày ngụy biện !

— Cái dếch gì lại ngụy biện.
Yêu đương vớ vẩn, trong sạch như
mày mới...

— Tao không nói mày phải...
như tao. Mỗi tháng có một lối sống.
Nhưng mày bị lệ thuộc về đàn
bà quá !

— Lê sống của tao là đó. Ngoài
ra đều không đáng kè. Thà tao
chết dưới tay đàn bà còn hơn...

Bỗng có tiếng chó tru đêm của
nhà bên cạnh làm Thành bỏ lửng
câu nói. Hoàng lặng lẽ đi lấy
nước uống. Thành móc túi lấy
thuốc ra mời Hoàng, cười đùa :

— Đời tao... thú thật rằng
tao sống cho tao trước nhất. Bất
cần đời. Bất cần ai khen, chê.
Đạo đức, lý tưởng khỉ gì ở đời
mày.

— Mày có vẻ hờn đời dữ thế ?

— Tao không hờn, cũng không
mến, thích.

— Mày ưa chết là phải.

— Ủ. Nhưng chết sớm hơi
uồng, để tận hưởng thêm một ít
nữa đã.

— Rồi cũng chết, chẳng đem
theo được gì.

— Vì vậy mới cần chơi cho đã !

— Mà thôi. Tao về vậy. Đêm
nay nằm đây e tao chết mất.

— Tao giết mày sao ?

— Không.

— Vậy sao lại về ?

— Về dề...

— Lại nhắc đến gái.

— Đúng. Tối nay không có
chắc tao xỉu luôn.

— Mày làm như chết đói mấy
năm ở rừng mới được về thành
không bằng.

— Hơn nữa chứ bằng đà may.
Thôi, tao đi nghe mày. Không
thấy chó của mày cô ả ra sủa, chắc
tao hên lắm !

— Mày ra khỏi cửa nó sủa cho
xem !

— Nó sủa tao sẽ thương chủ
nó ngay.

— Đừng nói vậy, mày cô ả
còn thức nghe thì nguy.

NIỀM ĐAU THÈ XÁC

— Mày như vậy mới khô vì
đàn bà đó. Cái gì cũng giữ gìn
còn thứ nỗi gì. Đem liệng cho
rong.

— Ủ, mày muốn sao thì muốn.

— Muốn mày đi với tao bây
giờ đây.

— Xin can.

— Khỏi can. Ở nhà mà ngủ.
Đừng sống theo lối tao mà khô.

Dứt lời, Thành mở cửa bước
nhanh ra ngoài. Bóng đêm nhuynh
trứng lấy Thành, mờ dần, mờ
dần theo tiếng bước chân trên sỏi
đá cho đến khi mất hẳn. Xa xa
vảng lại tiếng chó tru đêm vô
cùng náo nề.

Hoàng bình thản nhìn ra khung
cửa sổ. Trời buổi sáng thật mát
và đẹp. Sự yêu đời trở về với
Hoàng bằng tất cả cảm mến của
tim óc. Hình ảnh Hồng lại hiện
ra trước mắt đầy dịu hiền. Máu
trong người như căng lên, tim
Hoàng đập mạnh. Tình yêu
thương Hồng trỗi dậy mãnh liệt
kèm theo một ít xót xa. Ý nghĩ
này khiến Hoàng phải đến tìm
Hồng. Tìm Hồng cho bằng được,
để hỏi nguyên do tại sao chiều
qua không đến thăm anh. Nhưng,
qua một phút suy nghĩ, đắn đo,

Hoàng ngồi lại bàn viết để lấy lại
bình tĩnh.

Có tiếng người hỏi ở bậc thềm
vẫn không làm Hoàng chú ý.
Mãi đến khi bóng dáng người đàn
ông hiện ra bên cạnh, anh mới
ngang đầu lại nhìn, cười hỏi :

— Chà, lâu ngày nhỉ ! Lúc này
khá không ?

Quân vẫn dáng điệu hào hoa
muôn thuở, tươi cười đáp :

— Bình thường. Còn cậu thế
nào ? Dạo này hết rách ròi chứ ?

— Đồ hơn nhiều.

— Thế cũng mừng cho cậu.
Rồi như nhận thấy điều gì khác
lạ ở Hoàng, Quân hỏi tiếp :

— Tớ hơi vô ý. Cậu định sửa
soạn đi đâu sao ?

Qua một phút ngẫm nghĩ, Hoàng
đáp nhỏ :

— Định ra Bô Na chơi thôi.
Sáng chủ nhật mà !

— Vậy thì đi. Tớ cũng muốn
đạo phố xem thiên hạ cho đỡ
buồnద.

— Cậu mà cũng có chuyện
buồn à ?

Quân nhún vai cười nửa miệng :

— Bộ trên đời này chỉ mình

NIỀM ĐAU THÈ XÁC

cậu mới có chuyện buồn sao? Lâu lâu mới có dịp rồi ghé thăm mầy, tâm sự với mầy cho đỡ nhớ. Tao thú thật là ngoài mầy ra, không có ai thân và chịu nỗi tao cả. Vì lối

sống của tao khác mọi người là... Làm những việc mà thiên hạ ít làm, ít ai khen !

— Cậu lại ưa lý luận, rồi!

— Tớ mà lý luận. Sự thật là



NIỀM ĐAU THÈ XÁC

vậy mà. Tớ hỏi thật, nếu tớ nói cậu biết việc làm của tớ hiện nay, cậu có chê cười, ghê tởm mình không? Liệu có còn làm bạn với mình không?

Hoàng hơi thắc mắc, đáp :

— Böyle nào, việc gì phải chê cười ai. Cuộc đời này... tranh nhau mà sống được là may rồi!

Quân hình như chờ Hoàng nói thế để tâm sự. Cái tâm sự của kẻ được dịp nói ra những nỗi ấm ức của lòng mình và được người khác vui lòng nghe. Giọng nói của Quân lúc này trầm và thảng lừng :

— Mình đang làm một chủ thầu cậu à.

— Nói thế, chắc cậu giàu nhiều.

— Việc đó hẳn nhiên rồi! Nhưng không phải thầu nhà cửa vật liệu mà là thầu... em. Tìm những em nào trông được, và bằng lòng, rồi may sắm cho em ăn mặc đàng hoàng, xong trung gian cho em dề chia nhau hưởng.

Hoàng hơi ròn rợn người khi nghe những lời này thoát ra từ miệng Quân, con người mà ngày trước sống rất lý tưởng và giàu niềm tin ở cuộc đời hơn ai cả, kè trong số bạn bè thân của chàng.

— Cậu cao đàm dãy. Hoàng chỉ nói được có thể. Và Quân vẫn tiếp tục kè một cách say sưa, không cần đề ý đến lời nói của Hoàng vừa rồi.



— Cuộc đời này chỉ là sự đời chác thối. Không thi sống, đại thi chết. Có ai thương minh đâu. Hơn nữa, cậu thử nghĩ việc làm ấy có gì là không lương thiện. Mình cũng tổn công tổn của vây, lại còn giúp người ta thoát khỏi cảnh nghèo khổ, túng bấn mà gọi là không lương thiện thì trên đời này việc làm nào mới lương thiện? Cứ dè người ta sống nhục, sống khổ, chẳng chịu giúp đỡ còn chê cười mới không lương thiện chứ! Đằng này còn có sự thỏa thuận và vui thích nữa là khác. Chúng ta không nên chê trách ai cả. Chỉ có một điều : là chà đẹp lên nhân phẩm của kẻ khác dè

sống sung sướng lấy
mình, cướp của giết người và
túi giục kẻ khác làm theo ý mình
một cách ngông cuồng, đề thù
lợi mới là không lương-thiện. Nói
vậy không phải đề bình vực cho
mình đâu ! Chè, khen với mình
đều thừa.

Hoàng vẫn im lặng ngồi nghe
trong buồn chán và tuyệt vọng.
Cuộc đời thật đáng ghê tởm, xấu
xa quá, thế mà con người vẫn
phải nối tiếp tranh giành nhau,
lừa bịp nhau để sống. Việc làm
của Quân có đáng trách chăng ?

Ngoài trời, nắng đã lên cao.
Sự oi bức đã phủ đầy trên mọi
vật. Tiếng chó lồng lẹn cắn nhau
vang rền khắp xóm. Nhà bên
cạnh bỗng có tiếng cãi vã
nhau của đôi vợ chồng về việc
làm ít ăn tiêu nhiều, gây nên
một cảnh tượng vô cùng bi thương,
khiến Hoàng không tài nào chịu
đụng nỗi. Có lẽ Quân cũng nhận
thấy vậy nên vội thúc giục Hoàng:

— Đi cậu. Ngồi mãi ở nhà
aay chắc mình ngạt thở mất. Rồi
như nhớ đến việc gì, Quân vội
hỏi :

— Cậu lúc này thế nào ? Tớ
cinh thật, nếu cậu không chè.

mình gởi cậu một ít
tiêu tạm. Minh lúc này
không dám nói là giàu, nhưng
cũng chẳng đến đỗi nào.

Vừa nói Quân vừa móc ở túi
quần ra một phong bì, đặt lên bàn :

— Chia xẻ nhau chút ít chà
dáng là bao, cậu đừng ngại.

Hoàng lắc đầu từ chối :

— Đừng làm thế. Khi nào cầu
mình sẽ hỏi.

Quân nhìn Hoàng với sắc mặt
lạ lùng, thiểu não, tưởng chừng
trên đời này không tìm ra kẻ thứ
hai có dáng mặt như vậy, khiến
Hoàng càng ngạc nhiên thêm. Rồi
với giọng trầm buồn, Quân nói :

— Cậu nhận cho mình vui. Chỉ
có cậu hiểu được mình, mình mới
không ngại ở điều đó. Thôi, mình
đi trước nhé. Trả cậu về cho
người tình của cậu, hôm khác hàn
di với mình.

Hoàng không nói một lời nào,
chỉ nhìn Quân cười thương cảm
theo bước chân của Quân xa dần
rồi mắt hút ở cuối ngõ.

Xa xa, từng tiếng chó sủa dồn
dập hòa lẫn tiếng cãi vã của hai
vợ chồng người hàng xóm còn kéo
dài chưa dứt. Và lòng Hoàng tư
dung đau buồn hơn bao giờ hết.



ngựa trong nghệ thuật HỘI-HỌA

• LÊ-TRÀNG-KIỀU

Đặc-tính của Ngựa

Ngựa là một giống linh-vật,
và bất cứ ở thời nào cũng có
một giá-trị đặc biệt. Ngựa lại là
biểu-hiệu cho tinh-thần tiến
thủ.

Ngựa kỳ, ngựa kỳ... đi được
con đường ngàn dặm.

Ngựa tuấn có giá-trị ngàn
vàng.

Ngựa bạch-câu ví với người
hiền cao-thượng. Ngựa Xích-thố
giúp cho Quan Võ lập thành
chiến-công. Ngựa thần-mã, dựng
diềm lành cho Vua Hán Võ Đé.
Ông Bá Nhạc, nhớ xem tướng

ngựa mà nổi danh ở Ký Bắc.

Bởi vậy người ta mới đề loài
ngựa đứng đầu loài lục súc, và
người ta cũng vì con ngựa hay
gặp người cõi giỏi, cũng như
tôi hiền gặp được vua thanh.

Ngựa còn có một lương-trí
đặc-biệt hơn các con vật khác,
là ngựa cha có tình, ngựa con
có hiếu, dù cách xa nhau mấy
cũng biết mẹ con. Cho nên anh
em, chị em (ngựa), chung một
chuồng không hề cắn đá nhau.
Đối với chủ nhà rất trung thành
phục tùng mệnh lệnh. Đì xa
mấy cũng nhớ đường về.

Một đặc tính của ngựa : bao giờ cũng đua tranh, không hè lùi bước, hinh như cho sự nhượng bộ là bất tài. Lại một tính chất siêng năng từ nhỏ đến lớn, đến già, chỉ biết chạy và đứng, không bao giờ chịu nằm lì, chực ăn như loài trâu, dê, heo, chó.

Vì những đặc tính của ngựa như vậy cho nên người ta rất ưa. Người ta thích chơi tranh ngựa, trong nhà Trung Hoa thường treo tranh ngựa. Các họa sĩ cũng đua nhau vẽ ngựa. Có nhiều họa sĩ Đồng Tây cõi kim, nhỏ vẽ ngựa mà được nổi danh, chẳng hạn ở Trung hoa, Hàn Cán đời Đường nhớ bức tranh ngựa «Mục mã Đồ» mà vua biết mặt, chưa biết tên, danh đế muôn đời. Các bức cõi họa của Hàn Cán có một giá trị không thể lường được. Người ta tranh nhau sưu tầm và để dành trong những bảo tàng viện quốc tế.

Hàn Cán nhà họa sĩ chuyên về Ngựa.

Sách cổ thư Trung Quốc chép rằng: *Hàn Cán* (sinh Kán 720—780) người đất Lam diền tốt ngọc, chuyên vẽ cameleon, nhất là ngựa. Nhà nghiên cứu tranh Tàu họ

Đoàn, xem tranh tài bình luận rằng «như bức Mục mã Đồ» của ông, có thể coi là kiệt tác: tinh - tế, cản xứng, hòa hợp, có bề thế, không khác nào ngựa của Francesca hay Ucello thời Phục Hưng Ý; và nếu so với người cùng vật của nhiều họa-sĩ Âu-châu đồng thời, thế kỷ thứ VII, thì quả thật hội họa Tàu đã vượt rất xa hội họa Gothic hay Roman».

Theo truyền thuyết thì Hàn Cán, đồ-dệ trực tiếp của Tào Bá, họa-sĩ chuyên về ngựa, đường như xuất thân nghèo, phải làm công cho một cửa hàng rượu, tức là nơi mà thi họa sĩ Vương Duy (chàng Vương này ta rất quen với câu «Nét đan thanh bực chí chàng Vương» trong C. O.) và các bạn của Vương thường ngày đến mua chịu rượu để mang theo những cuộc du-ngoạn. Một lần Hàn Cán đến thu tiền rượu tại nhà Vương Duy, và trong khi chờ đợi, có vẻ nghịch xuống cát những hình người, ngựa. Ngạc nhiên thấy cậu bé có tài và có khiếu về họa, Vương Duy liền cấp cho Hàn Cán một số trợ giúp hàng năm là 20.000 quan tiền và trông nom việc học vẽ của cậu trong khoảng hơn 10

năm. Đến giữa niên hiệu Thiếu Bảo (742 - 755), Hàn Cán được vời vào Triều và được lệnh học phép vẽ ngựa của Trần Hoàng. Nhưng một hôm, Đường Minh Hoàng nhận thấy Hàn Cán vẽ khác hẳn lối của thày, liền hỏi vì sao lại có thể như vậy được, thì Hàn Cán trả lời rằng: «Thần đã có những thày riêng của thần: đó là những ngựa trong các chuồng của Bệ Hạ». Câu này, về sau, trở nên một trong những danh ngôn của lịch sử mỹ thuật Trung Quốc. (*Tài liệu của Vũ Điền trong bài khảo cứu về sáu nguyên tắc hội họa của Tạ Hách*)

Trong những bức vẽ ngựa (Vũ Điền VHNS. 81) của Hàn Cán có bức Chiếu dạ Bạch (Tchao Ye Po) của sưu tập Sir Percival và Lady David ở Luân Đôn là giá trị nhất. Bức này tả một trong những con ngựa quý của Đường minh Hoàng, hẳn là bức tranh khá cũ và có bị sửa chữa vài chỗ. Đây là hình một con ngựa to giống Mông Cổ. Bị cột vào một cọc, nó có vẻ tức tối, hung hăng nhảy động, bờm xù, đầu ngửa lên mà hí. Nhưng vẽ ấy chỉ được nhận thấy rõ ràng ở phần trước như đầu, cổ, còn

mông và chân thì lại kém đẹp, có lẽ vì những chỗ hư đã được sửa không khéo. Đã thế, đuôi lại thiếu. Phải nên chú ý đến phần đẹp thì mới thấy con ngựa này đáng do một bức thày vẽ. Đầu nó khiến ta liên tưởng đến những đầu ngựa đẹp nhất làm bằng đất về thời hậu Hán, vì đã được vẽ theo một kiểu thức cổ sơ. Trên bức họa này, ta thấy có nhiều dấu triện. Đó là những triện của các danh-nhân các thời như triện của Trương Ngạn Viễn, của Mẽ-Phé, của Vua Càn-Long, v.v... (xin xem hình chụp).

Sau Hàn Cán, họa-sĩ Trung Hoa cũng nhiều người chuyên vẽ ngựa nữa, nhưng không ai được coi là tinh-tường bằng Hàn Cán. Nghiên cứu qua Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh, trong nhiều hội họa tuyển tập, ta thấy họa-phẩm vẽ ngựa, nhưng tiếc rằng chúng tôi không có thể chụp in lại ở đây.

Các họa-sĩ Trung Hoa nổi danh Bắc phái hay Nam phái đời nào cũng có người thích vẽ ngựa. Ngô Đạo Tử đời Đường chẳng những giỏi vẽ ngựa, mà còn chuyên về Rồng. Nhiều

NGƯA TRONG NGHỆ THUẬT

giai thoại chép rằng ngựa trong tranh của Hàn Cản có lần đã vượt khỏi nền tranh giấy, cũng như Rồng của Ngô Đạo Tử có lần bay ra ngoài nền tranh lụa.

Các họa sĩ có tài và nổi tiếng dưới thời Bắc Tống như Lý Thành, Quách Hi, hay Cự Nhiên hời Nam Tống, hoặc Ngô Trấn thời Nguyên, Thẩm Chu, Ngô Vĩ đời Minh, Chú Đáp (một nhà tu, có nét vẽ rất ngang tàng, thường lúc say ngày ngất mới vẽ) Ngô Lịch đời Thanh, hay Nhiệm Di, Nhiệm Hùng thời Cận đại v.v... đều là những họa sĩ hữu danh trong lịch sử hội họa Trung Quốc và đều có nhiều tác phẩm về ngựa được chú ý.

Trong các môn phái hội họa bình dân Trung Hoa, còn có nhiều họa sĩ vẽ phô biến (in thạch bản, bán rẻ) những sự tích « ngựa », trong các pho truyện Tàu. Các tích ngựa này kề ra không ít. Trong truyện Tàu, đời Tam Quốc có *ngựa Xích Thố* trước cửa Lã Bố, sau về tay Quan văn Trường; *ngựa Đích Lư* của Lưu Bị. Xuống đến đời Tùy thi Tần thúc Bảo có con *Hoàng Biêu Mã*, toàn thân lông vàng như ô kén; Ngũ viền

Thiệu có con *truy phong thiên lý mã*, sặc chạy như gió.v.v.. Các con thần mã này, đều được vẽ toàn tích truyện, in thành bộ, bán đầy ở Hồng Kông và Đài Loan, cũng như các tranh loại Lê Trung bèn ta vẽ về các tích truyện nước nhà, truyện Mục Liên Thanh Đề, truyện Trâu cau v.v.. rất được giới đại chúng hoan nghênh.

Riêng ở ta, những chuyện truyền kỳ về con thiên mã cung không hiếm, tuy nhiên các tác phẩm mỹ thuật để lại về các tích ngựa thì thực ít ỏi.

Ngựa trong truyện tích Việt-Nam.

Xét trong những tích truyện truyền kỳ Việt-nam, trước hết, chúng ta phải nhắc đến con Thiên Mã của đức Phù Đổng Thiện Vương :

...Về đời vua Hùng Vương thứ VI, có giặc Ân sang xâm chiếm nước ta, thế giặc mạnh lắm. Vua Hùng hội quần thần để tìm mẹo đánh giữ, có người phuơng sĩ thưa rằng :

— Bệ hạ nên khấn Long Quán, thi ngài cho thiên tướng thiên mã xuống giúp mới xong.

Bức « ĐƯỜNG DÀI NGƯA HAY »
Hội họa độc đáo (monotype) của Trần-Quang-Hiếu

Bức « CHIẾU DẠ BẠCH » của Hàn-Cản (720-780). Tranh vẽ bằng mực và được tô nhẹ bằng màu. Cao 0m30, ngang 0m35. Sưu tập của Sir Percival và Lady David ở Luân-Đôn

Vua nghe lời lập đàn làm chay, cúng cấp ba ngày cầu khấn. Bỗng trời nổi cơn giông, sấm sét àm ầm, mưa to như trút nước. Rồi có một cụ già cao lớn 9 thước, mặt mũi to lớn, đầu bạc, râu trắng ngồi ở ngã ba đường cái, vừa cười vừa hát, múa mang.

Ai trông cũng cho làm lạ mới vào tâu với vua. Vua thận hành đến mời ông cụ tới chỗ lập đàn chay, dâng cơm rượu, thết đãi. Ông Cụ ấy không ăn uống mà cũng không nói năng câu gì cả.

Vua phán hỏi :

— Hiện có giặc Bắc xâm chiếm nước Nam, được thua thế nào, xin cụ bảo cho !

Ông cụ lâu lâu mới nói rằng :

— Sau ba tháng nữa giặc Bắc tất kéo đến đây. Nhà Vua nên tìm khắp thiên hạ mà cầu người kỳ tài phá được giặc thì nên phong tước chia đất cho người ta. Nếu được người giỏi thì không khó khăn gì nữa.

Nói đoạn bay vụt lên trời biến mất. Vua lấy làm lạ mới tuân lời ấy, sai sứ đi khắp trong nước cầu người tài. Bấy giờ ở làng Phù-Đồng, huyện Võ-Ninh có một ông phú hộ (nhà giàu) ngoài sáu mươi tuổi sinh được một người con trai lèn ba mà

chưa biết nói gì, chỉ nằm ngửa không ngồi lên được. Khi sứ giả đến làng ấy, người mẹ cười, nói bỗn rằng :

— Để được một chút con trai, chỉ biết ăn uống, ngồi đứng không được thi đánh thế nào được giặc đe mà lãnh thương của Vua, đèn ơn công sinh dưỡng của cha mẹ.

Người con nghe vậy, bỗng nhiên bật nói bảo mẹ gọi sứ giả lại đây. Mẹ lấy làm lạ lùng bảo người làng giềng. Người làng giềng thấy lạ xui người nhà cứ thử gọi Sứ giả lại nhà xem sao.

Khi sứ giả đến nhà trông thấy người con bé, hỏi rằng :

— Tiêu-nhi kia gọi ta đến làm gì ? Tiêu-nhi ngồi ngay giây bảo với Sứ-giả rằng :

— Sứ-giả trả về cho mau, tâu với đức Vua đúc một con ngựa sắt cao 18 thước, một thanh kiếm dài 7 thước ; và một cái nón sắt, đem lại đây cho ta. Giặc đến trông thấy ta, sẽ sợ bỏ chạy, Vua can gì phải lo ?

Sứ-giả mừng lắm, về tâu với Đức Vua.

Vua mừng rõ, bảo với quan thần :

— Đây là Long Vương cầu ta đây. Lời ông Cụ già trước đây



« GẶP GỖ THỜI XA XƯA »
Hoa-phim lụa của Trần-văn-Thợ

đó quả không sai, các người chờ hò-nghi gì nữa.

Vua lập tức sai thợ rèn đúc ngựa sắt, kiếm sắt, sai người mang lại cho tiêu-nhi. Sứ-giả sắp đến, mẹ ở nhà lợ l้า, chỉ sợ con nói sàm thì cả nhà bị vạ lây.

Tiêu-nhi cười ầm lên, nói rằng :

— Mẹ cứ kiếm rượu thịt cho

nhiều đồ tôi ăn uống còn đánh giặc !

Tiêu-nhi tự bấy giờ mỗi ngày một lớn, cơm ăn áo mặc tổn lấm, mẹ tuy nhà giàu mà cũng không đủ nuôi cho con ăn, hàng xóm làng giềng phải tư cắp giúp thêm náo kẽ dỡ tiền thóc, kẽ dâng rượu thịt mà ăn vẫn không được no ; vải lụa nhiều thế nào mặc cũng không đủ ; cửa nhà ở

cũng không vừa, phải kén cỏ
lau lợp một cái nhà to để cho ở.

Khi giặc Ân kéo đến núi Châu Sơn thì sứ - giả đem ngựa, kiểng đến cho ngài. Ngài vươn vai đứng lên, cao hơn hai trượng. Ngang mặt lên trời kèm vài mươi tiếng, rồi rút thanh kiếm cầm trên tay, quát lên rằng:

— Ta là thiên tướng nhà trời đây.

Lập tức đội nón, nhảy lên ngựa, quất ngựa tี đi. Ngựa hét rống mà chạy như bay, chỉ chớp mắt đã đến chỗ quân đóng. Ngài trỏ gươm đi trước, quan quân kéo theo sau, tiến sát đến trại giặc. Giặc bảy trận ở chân núi Châu Sơn. Ngài xông



Bức « Mục Mã Đồ »
của Hán Cán đời Đường

TRUNG BÌNH NCO

vào trận đánh giết một hồi lâu
gãy mất cả kiếm, mới vó mèo
tre ở cạnh đường, nhổ cả cùm
tre mà quật vào quân giặc.
Quân giặc tan nát tựa hồ
đất lở núi tan, tranh nhau lạy
phục xuống đất kêu van :

— Lạy ngài, ngài là thần tướng
ở trên giới, chúng tôi xin đầu hàng.

Khi đánh đến núi Đinh Sóc thì
giặc đã tan hết cả rồi. Ngài mới
cởi áo bỏ lại, rồi cưỡi Thiên
Mã mà bay lên trời. Đến bây
giờ hãy còn dấu chân ngựa của
ngài ở trên núi.

Vua nhớ công không biết lấy
gì báo ơn được; mới phong
ngài làm Phù Đổng thiên vương,
sai vẽ hình Ngài cùng con thiên
mã, rồi lập miếu thờ ở ngay
vườn nhà ngài. Đây có lẽ là
bức tranh ngựa đầu tiên ở
nước ta. Tiếc rằng bức tranh
không còn giữ được nữa. Ngày
giờ vẫn còn thờ ở làng Gióng,
tượng tò ở trên núi Vệ Linh
mỗi năm đến tháng tư, dân làng
mở hội rất to. Nhưng hỏi bức
tranh thi không ai biết. Chỉ
biết những tre Ngài nhổ lên
đánh giặc, bây giờ mọc thành
rừng ở huyện Gia Bình, gọi là
tre Đăng Ngà, Chỗ con thiên mã

thết ra lửa cháy mất một làng
cho nên làng ấy bây giờ gọi là
làng Cháy.



Thần Bạch-Mã

Trong những tích ngựa truyền
kỳ của ta còn con thần mã mà
ngoài Bắc Việt nhiều nơi có
miếu thờ.

Nguyên đời vua An Dương
Vương, sau khi thắng trận Hùng
Vương. Vua An Dương mộng
thấy một người cõi con ngựa
trắng đến báo tin cho hay: «Ta
là Bạch Mã thần, ta giúp nhà
vua được thành công, từ nay nhà
vua phải lập miếu thờ thần
« Bạch Mã ».

Câu chuyện ấy sau lưu truyền
khắp nơi các tỉnh Bắc Hà đều
lập đền thờ về hình đắp tượng
ngựa trắng để sùng bái Thục
An Dương Vương. Nhiều nơi
đến xưa còn thấy những bức
tranh thờ với nét vẽ rất cổ
kinh.

Lại câu chuyện vua Lý-Thái
Tô, một hôm đem quân di chúc
giặc Bắc. Vua trú túc tại trên
bờ sông Thương-Lang (tỉnh
Nam Định bây giờ), đêm nằm
mộng thấy một con ngựa có
cánh hóa làm con rồng. Vua

Thái-Tô cho là điềm tốt, sau
thắng trận về, bèn cho lập đền
thờ « Lục Long » tại trên sông
Thương-giang,

Trong đền thờ có vẽ 6 tượng
hình ngựa, một con ngựa đầu
rồng, đuôi ngựa, có hai cánh
như cánh chim phượng (có lẽ
ngựa thần này cũng giống như
con Phi-Mã Pegasus với đôi cánh
tung bay dưới trời Âu mà các
họa-sĩ Tây phương thường tả
trong nhiều tác phẩm).

Những tượng hình ngựa đắp
nội này đều là những tác-phẩm
mỹ-thuật đáng kề cả. Trường
Bắc Cồ ta hiện có chụp được
một số tài-liệu như ngựa ở đền
thờ thần Bạch Mã ở phố Hàng
Buồm Hà-nội.

Các họa sĩ Việt-nam
vẽ thuyền và ngựa

Các họa-sĩ cận-đại ở ta chuyên
hobby về ngựa thực ra rất hiếm,
gần như chưa có. Nhưng một
vài tác-phẩm vẽ ngựa được giới
mỹ-thuật chú ý thì ta phải kể
như bức « Gặp gỡ thời xa xưa »
của Trần văn Thọ vẽ trên lụa,
trong đó cảnh vật đều diễn hình
trong ý-tưởng, rất xa sự thực và

làm sống lại một thời đã qua với một con ngựa bạch đứng vững vàng giữa bức tranh màu vàng ủi điểm những màu son và màu lam (màu áo của chàng thư sinh) là những màu thuần túy của một đạo lý xa xôi.

Trần văn Thọ còn bức tranh tả Lê Lợi, lúc người anh hùng áo vải mới dựng cờ khởi nghĩa. Họa-sĩ đã tượng trưng cả cái dũng khí của một vị Vua sáng nghiệp bằng cái hình ngựa về mờ sau « hậu bảng ».

Họa-sĩ Đình Minh cũng có bức « Người đẹp bên cầu » vẽ một thiếu nữ với một con ngựa đứng nghỉ bên suối nước trong. Tác phẩm này làm ta nhớ đến bức « Ngựa trắng » của Gauguin với một thiếu-nữ cưỡi trên lưng một con ngựa trắng.

Họa-sĩ Tú-Duyên cũng thường tả ngựa trên những thủ án họa như bức « Chen dua » (Phong dao : *Làm than bao quản nắng mưa, Anh di anh liệu chen dua với đời*), hoặc bức « Mặt chính phủ » (chính phủ ngầm : *Hồn tử sĩ gió ủ-ủ thổi, Mặt chính phủ, trắng dõi dõi soi*.) Ngựa của Tú-Duyên trong những tác-phẩm này, thực là những « Ngựa kỳ, ngựa kỵ » giá đàng ngàn vàng.

Họa sỹ Nguyễn Khắc Vinh trong tác-phẩm « Cao và Lạnh » cũng đã cực tả được những đặc-tính của Ngựa Đà-lạt trên một đồi núi lạnh. Bức này một hảng sáng ở đây có chụp lại trong một số đặc sang « Ánh Đèn Dầu ». Nhưng tả ngựa trên tranh sơn mài ta không thể quên được những bức như « Qua Suối », dáng ngựa thực nhẹ nhàng, ngựa đây là những con tuần mã rất đẹp mắt, cho đến trong bức « Gót sắt » (Talon de Fer) của Trần Minh Thi (Léthy), nhà họa sỹ miền Nam chuyên về sơn mài trung (laque de coromandel) cũng như các loại sơn mài bóng (laque uni) và sơn mài nổi (laque sculpté). Vị giáo sư hội-họa Trần Thanh Hiệp (nhân viên Hội nghệ-sĩ Monégasques) đã từng viết về bức « tả ngựa » này : « Sự linh-dộng mà ta thấy trên bức tranh Gót Sắt đã làm cho ta bằng hoàng về cách bố trí cảnh một đoàn ngựa bôi mặt đá nhau. Trong khi ấy, bức Hòa Bình xen vào để trưng phản lại những bức tranh khác với một lối làm sơn hết sức cầu kỳ và cách cẩn vỏ trúng rất tinh-mi-công phu... ».

Bên Trần Minh Thi, ta phải chú ý đến Trần Quang Hiếu, nhà họa-sĩ thanh - niên 20 tuổi

của miền Nam mà toàn thể các báo chí Pháp (Figaro, Hort Côte; Alliance, Arts Lettres Spectacles v.v..) đã từng khen, « đó là những bức tranh bổ cục khéo léo, màu sắc đậm đà, và đã được dung hòa trong hai nền mỹ thuật Âu Á.. » (Trần quang Hiếu a su harmoniser l'art Occidental et Oriental dans ses peintures aux couleurs éclatantes et aux compositions savantes). Hiếu thường ưa thích những đề tài thần tượng (vénus), Tà áo Việt Nam (Tuniques Vietnamnaises), Lênh đênh sông nước (Sur le fleuve), nhưng ưa nhất, thích nhất là ngựa (Chevaux). Kỷ triển lâm ở Thủ Đô Saigon đây, (1960) cũng như những lần triển lâm ở các thủ đô Pháp, Đức, Thụy Điển, Ý, Thụy Sĩ, Hy Lạp v.v... đề tài « Đường dài ngựa hay » vẫn được Hiếu « chăm chút » nhiều nhất.

Nét bút của Họa sỹ NGUYỄN TRÍ - MINH diễn tả ngựa cũng đã xứng đáng là một tay « thầy nghề ». Chuyển sang du lịch Mỹ, họa sỹ đã ghi được nhiều bức họa ở vùng Cát và Ngựa Texas vừa hung vĩ vừa bát ngát.

Gần đây ngựa được tả trên những tranh thủy mặc của Trọng Nội đã làm cho ta nhớ tiếc lại cả một dã vắng của nền cổ họa xưa mà ngày nay nó chỉ còn lại một hai bóng dáng trên những tranh tết « lợn con lợn mẹ », « đám cưới chuột » hay « thầy đồ ếch » v.v...

* DANH NGÔN

« Hết phân nửa đàn bà phải khóc sờ ở đời, vì phân nửa kia giàu và trẻ đẹp hơn họ ».

(EDWIGE FEUILLERE)

giận anh đó

PHƯƠNG - DUYỀN



Xếp sách lại nằm buồn trong bòng tối
Hồi thảm minh còn khóc được hay thôi?
Bỗng trá dài lệ mặn đắng đòi môi,
Giận anh đó anh làm em khổ sở
Giận anh đó ngày xưa đang nức nở
Mai vào trường bài vở học chưa xong
Anh dỗi bỏ đi con gái nhờ chồng,
Em không học cũng... cỏ bàng bỏ túi
Giận anh đó tin anh em nghe vậy
Nên cuối năm... kỳ quá phải không anh?
Nên cuối năm... những giòng thiếp xinh xinh
Nên... mất hết bạn bè và lớp học
Giận anh đó bắt người ta khuất phục
Lấy chồng rồi còn học ngượng sao đâu!
Lấy chồng rồi còn bắt buộc cô dâu
19 tuổi phải sinh viên đại học
Giận anh đó áo blouse làm nỗi bật
Giới thiệu bạn bè anh bảo «bachot»
Nép bên anh nghe đôi má nóng bừng
Thiên hạ chừng như đang cười giữa phố.
Giận anh đó đang điên vì đại số
Cứ trêu hoài làm tâm trí bắn khoan
Sau học xong anh không muốn đi làm
Đời muôn mặt lo làm em mắt mè
Giận anh đó làm em lo sợ mãi
Lo sợ đòi và lo sợ tương lai
Vì làm sao em biết được ngày mai
Những chờ đón bước chân đòi thứ nhất
Giận anh đó anh làm em phát khóc
Anh làm em từ lỵ suốt đêm này!

TRUYỆN
NGẮN
TRỊNH
THÁM

VỤ ÁN KIM - CƯƠNG

• TRỌNG - TẤU

Đậu xe bên lề vào ngày chẵn
chắc?

Ông cảnh sát trưởng Hoàng
An nghiêm nét mặt nói:

— Thôi đừng đùa nữa, anh
Huyền linh Tử. Tôi có người bạn
muốn hỏi thăm anh một việc.

— Việc gì đó?

Ông cảnh sát trưởng vừa quay
lại phía ông Thanh tra quan thuế
Đỗ Thạc vừa nói:

— Xin giới thiệu với anh, đây
là ông thanh tra quan thuế Đỗ
Thạc.

Rồi ông nhìn Huyền-linh-Tử
nói tiếp:

— Và đây là nhà ảo thuật gia lừng danh Huyền-linh-Tử, bạn học cũ của tôi.

Huyền-linh-Tử khiêm tốn nói với ông thanh tra Đỗ Thạc :

— Thưa ông, ông bạn tôi quá thương mà đề cao như vậy chứ thật ra tài tôi nào có gì ?

Ông cò An nói :

— Thôi, ta đừng nên khách sáo nữa. Anh cho phép chúng tôi vào nhà nói chuyện chứ ?

Huyền Linh Tử nghiêm đầu lịch sự. Ba người cùng bước chân vào nhà. Sau khi phân ngõ chủ, khách rời, ông cò An đề cập đến câu chuyện ngay tức khắc :

— Ông bạn Đỗ Thạc tới đây muốn biết, anh sẽ làm cách nào để chỉ trong giây lát, có thể thủ tiêu được một mè « hột ».

— Hột dưa hả ? Dễ quá mà ! Tập nhẫn cho thật nhanh thì mau hết chứ gì ?

— Anh vẫn còn giữ cái tật hay đua ! Tôi và ông thanh tra Đỗ Thạc đang có một chuyện rắc rối giải quyết không xong phải nhờ tới anh. « Hột » mà tôi nói đây là thứ tiếng lóng của bọn buôn lậu để chỉ « hột xoàn » anh biết không ?

Viên thanh tra Đỗ Thạc nói :
 — Chúng tôi được báo cho biết là có một tay buôn lậu khét tiếng đang chở hộp xoàn lậu vào Việt Nam, do thuyền *Impérial*. Được tin này chúng tôi bèn phái ngay một nhân viên quan thuế tới ngay chỗ tàu khởi hành để theo bến gót kẻ buôn lậu. Nhân viên của chúng tôi đã cùng đáp một chuyến tàu đó với kẻ buôn lậu trên đường tới Việt Nam. Chiều hôm qua, nhân viên của chúng tôi đã có dịp lục soát trong ca bin riêng của người bị tình nghi. Và cũng từ khi đó, trước khi tàu cập bến, kẻ tình nghi không được quyền tiếp xúc với ai và cũng không được phép rời khỏi phòng lấy nửa bước. Sáng nay, khi tàu cập bến, ba nhân viên quan thuế khác đã được cử lên tàu. Theo những giấy tờ khai báo, thi y không có khai chở hộp xoàn, nhưng chúng tôi được biết chắc chắn rằng số hộp xoàn lậu hiện vẫn còn đang nằm trong « ca bin » của y : Chúng tôi đã tổ chức một cuộc khám xét vô cùng tỉ mỉ. Trong vali cũng như trong người của y, chúng tôi vẫn không sao tìm ra nỗi được lấy một viên hộp xoàn nào cả.

Ông Cò An nói thêm :

— Anh hãy thử tưởng tượng xem, một khi nhà đoán đã khám xét thì tôi dám chắc đến một cây kim nhỏ cũng không thể nào lọt. Vì sợ rằng tên buôn lậu có thể dấu hộp xoàn ở một nơi nào đó trong « ca bin », đề sau này y có thể tìm cách trở lại tàu như một du khách trước khi tàu tách bến, để lấy hai món hàng đó, cho nên sở quan thuế đã cạy gõ từng mảnh ván trong ca bin y để tìm kiếm. Thế mà vẫn không có dấu tích gì cả.

Huyền linh Tử hỏi :

— Số hộp xoàn đó trị giá chừng độ bao nhiêu ?

Ông thanh tra Đỗ Thạc đáp :

— Chừng độ gần 5 triệu đồng !
 — Kẽ cũng to tiền đấy chứ.

Ông Đỗ Thạc tiếp :

— Chúng tôi đã khám xét rất tỉ mỉ, đã khui từ chiếc hộp quẹt máy, cắt từ miếng đế giày của y ra, thế mà vẫn không tìm thấy gì. Một điều làm cho chúng tôi điên đầu nhất, chính là nghề nghiệp của y.

Huyền linh Tử hỏi :

— Y làm gì ?

— Một ảo thuật gia. Cũng như

ông ! Tên y là Trần-Đỗ, biệt danh Người Tàng Hình. Ở trong giới chắc ông biết tiếng y ?

Huyền linh Tử nói :

— Tôi có biết ! Y thường trình diễn trong các rạp hát lớn và thường chuyên về màn « Biển hóa cỗ bài tây » của y.

— Ông nói đúng đấy. Suốt cả buổi sáng nay, y không ngót làm trò với cỗ bài tây của y. Y bảo tôi rằng y muốn tập xử dụng cỗ bài này cho quen đi, vì đó là bài Mỹ, khổ lớn hơn các loại bài khác.

Huyền linh Tử nói :

— Dạ y nói đúng đấy ! Bài Mỹ bao giờ cũng lớn hơn các loại bài thông thường. Tôi cũng muốn thử chơi vài ván với y xem tài y ra sao ?

Ông cò An nói :

— Theo tôi thì về môn đó, có lẽ anh đến thua y mất. Bởi vì theo báo cáo của sở công an, thì trước đây y đã từng hai lần bị ở tù về tội cờ bạc bịp và mưu toan lường gạt.

Ông Đỗ Thạc nói :

— Ông Huyền linh Tử ! Bạn tôi có cho tôi biết là đã có lần anh ấy được chứng kiến ông làm

bị biến nguyên cả một con voi. Vậy xin ông làm ơn cho tôi biết rõ, một ảo thuật gia đã làm cách nào để làm biến được một mớ hột xoàn quý giá ? Sở chung tôi sẽ trọng thưởng ông !

Huyền linh Tử không nói, lặng lẽ đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, đoạn bỏ mẩu thuốc đang cháy dở vào lòng bàn tay trái, nắm chặt lại. Sau khi phả một hơi khói trên tay, chàng xoè bàn tay trái ra. Điếu thuốc đã biến mất. Chàng bắt đầu giải thích :

— Khi tôi làm cái trò ảo thuật này, thường thường tôi không bao giờ để cho nhân viên quan thuế lục soát. Và khi tôi làm biến mất một con voi, tôi cũng không bao giờ để cho khán giả tháo gỡ cả rạp hát ra như các ông đã làm trong « ca bin » của anh chàng Trần-Đỗ. Như vậy tức là nhà ảo thuật Người Tàng Hình này đã tìm ra được một mánh khép mồi lạ trong lối diễn trò của y. Tôi cũng mong được biết mánh khép lạ lùng đó.

Ông cò An nói :

— Nếu vậy thì hay lắm. Hiện nay y đang bị tạm giữ tại cảnh sát cuộc thương khâm. Xin mời

anh đến ngay thử coi, vì chúng tôi không được quyền giam giữ y quá 24 tiếng đồng hồ.

Trước khi tới gặp Người Tàng Hình ở cảnh sát cuộc thương khâm, Huyền Linh Tử đã yêu cầu được lên tàu để xem xét qua nơi « cabin » riêng của y. Một nhân viên quan thuế vẫn túc trực canh gác trước cửa phòng.

Ông Đỗ Thạc mở cửa ra cho Huyền Linh Tử đi vào và nói :

— « Cabin » của y đây !

Cả ba người cùng bước vào. Những chiếc ghế đều bị lột trần để lộ ra những lò soi trơ trọi. Nệm giường, gối ngủ cũng đều bị xé tung cả ra. Ngay ^{còn} ~~tண~~ những chiếc đèn gắn trên vách cũng đều bị gỡ xuống hết. Nhìn cảnh tượng đó, người ta có cảm giác như một con kiến cũng không thể nào lọt qua khói được mắt của nhà doan.

Huyền Linh Tử hỏi :

— Y có chứng kiến cuộc lục soát của các ông không ?

Ông Đỗ Thạc gật đầu nói :

— Đó là phương pháp mà chúng tôi thường đem ra áp dụng nhất. Bởi vì nếu có sự

chứng kiến của kẻ tình nghi chúng tôi mới có dịp đoán được nét mặt của y. Một khi nét mặt của y vẫn thản nhiên, chúng tôi sẽ biết ngay rằng minh không lục đúng chỗ dấu hàng lậu. Còn ngược lại, nếu mò được gán tới chỗ dấu, thế nào mặt y cũng đổi sắc. Nhưng Trần Đỗ lại không phải là người dễ xúc động. Nét mặt y lúc nào cũng như lúc nào. Y vẫn đứng đó vẻ mặt luôn luôn tươi tỉnh và tay không ngọt trang bộ bài mới. Trông y có vẻ bằng lòng y lắm. Không những thế, y còn chỉ thêm chỗ cho chúng tôi lục soát nữa.



Nhà ảo thuật gia Huyền Linh Tử đã có dịp tới cảnh sát cuộc thương khâm cùng với ông cò An và ông thanh tra Đỗ Thạc.

Trần Đỗ tự Người Tàng Hình vẫn ung dung ngồi hút thuốc lá phi phèo trong căn phòng trực. Hai người cảnh sát có phần sự canh gác vẫn luôn luôn theo dõi y từng cử chỉ nhỏ nhất.

Tay phải y cầm một bộ bài tây hiệu Mỹ. Y trang nhanh không thể nào tả được. Với một

bộ bài mà y bảo là chưa chơi quen mà tay y đã thoăn thoắt đi như vậy rồi thì đủ hiểu là y lẹ chân lẹ tay đến như thế nào. Y vừa chia bài vừa ngược mắt lên nhìn người lính gác đang ngồi trước mặt và nói :

— Đáng hoàng đây nhé !

Người lính gác nói :

— Trông thì đáng hoàng thật, nhưng tôi chắc chắn là những bài tốt đều ở bên phía ông cả. Mắt tôi nhìn không kịp. Nếu có tiền chắc tôi cũng không dám chơi với ông.

Trần Đỗ cười nói :

— Đùa với ông cho vui vậy thôi chứ tôi đâu có gạ chơi ăn tiền ? Bởi vì nếu được ông thì tôi mang tiếng là cờ bạc bịp. Còn nếu thua ông thì tôi cũng mang tiếng là nhà ảo thuật gia không biết nghề.

Vừa nói dứt lời Trần Đỗ vừa cầm xấp bài mà y chia cho mình hồi nãy lên, lật ngửa ra và xếp thành hình cánh quạt trước mặt : Ba cây Ách và hai cây Tây.

Ông cò An nói nhỏ với hai người bạn :

Trông y có vẻ khoái trả lăm.

Ông Thanh tra Đỗ Thạc gật đầu :

— Đúng vậy ! Y có vẻ tự mãn lắm. Như thế chúng tôi rằng món hàng hiện giờ cũng chỉ ở quanh quần đâu đây, ngay dưới mũi chúng ta thôi.

Huyền Linh Tử cúi xuống nhìn chiếc vali trống rỗng mồm toang nắp ra để ngay sát chân ghế. Những vật dụng để trong vali được xếp về một bên.

Chàng quay lại hỏi ông Đỗ Thạc :

— Ông thấy có những gì là trong vali của nhà ảo thuật không ?

Ông Đỗ Thạc đáp :

— Những khúc vải xanh đỏ đủ màu, 60 thước giấy thửng, một lồng chim yến, một tá banh « bi da »... Toàn những dụng cụ diễn trò ảo thuật không...

Huyền Linh Tử cầm một trái banh « bi-da » lên nhắc nhắc trên tay hỏi :

— Những trái banh này đặc ?

Ông Đỗ Thạc gật đầu nói :

— Đặc cả !

Đoạn ông chỉ một chiếc hộp gỗ sơn mài có hàng chữ nhỏ bên trên nói tiếp :

— Chiếc nắp này tuy có nhiều ngăn bí mật nhưng bên trong

đều rỗng. Chúng tôi đã cho chiếu quang Tuyến X. để nhìn rõ tất cả bên trong những vật gì khả nghi nhưng không thấy gì cả. Chúng tôi cắt những bánh sà bông thành nhiều mảnh vụn. Ngay cả duýp» thuốc đánh răng cũng bị banh ra. Đồng hồ bút máy của y cũng bị tháo tung ra hết. Răng và mắt thì đúng là của y...

Huyền Linh Tử ngạc nhiên hỏi :

— Sao lại răng và mắt ?

Ông Đỗ Thạc giải thích :

— Thiếu gì người đã dẫu hàng lậu vào trong những chiếc răng giả hoặc mắt giả rỗng ruột ?

Trần Đỗ tự chia cho mình bốn cây bài Ách miệng làm băm :

— Các ông nhà đoán ghê gớm thật. Đâu có gì lọt nỗi khỏi mắt các ông ?

Trần Đỗ đặt cổ bài xuống bên cạnh mình, nhặt bốn lá bài Ách lên trang trang mấy cái rất nhanh, đoạn úp sấp lại. Y vỗ tay mạnh một cái và lại lật. ngửa bốn con bài nói trên ra. Bốn cây ách đã biến thành bốn cây tay. Y làm bầm :

— Tạm quen tay rồi đó Mai mốt diễn tro chác không sợ bị hổ nữa.

VỤ ÁN KIM CƯƠNG

Huyền linh Tử ngẫm nghĩa đỏi giày của Trần Đỗ tờ mờ hỏi :

— Đôi giày ông trông còn mới nguyên xi...

Trần Đỗ cười ngạo nghễ :

— Nha quan thuế mới tặng tôi đó. Đôi giày cũ của tôi đã bị các ông chặt vụn ra từng mảnh rì.

Ông thanh tra Đỗ Thạc kéo Huyền linh Tử qua một góc phòng hỏi nhỏ :

— Ông có thấy gì chưa ?

Chàng gật đầu đáp :

— Thấy rồi ! Đúng như lời ông dự đoán. Hàng lậu hiện đang ở dưới mũi chúng ta. Nếu tôi không làm thì lần này có lẽ địa điểm du lịch của y sẽ là nhà mát Chí Hòa. Vì không còn hy vọng gì gặp lại y nữa nên lần này tôi cũng muốn thử tài ảo thuật của y một phen cho biết rõ thấp cao.

Huyền linh Tử đi lại phía Trần Đỗ nói :

— Xin phép thử tài ông bạn một tí xem nào.

Trần Đỗ giật mình đánh rơi chiếc áo yết tông y vừa nhặt lên cầm nơi tay, y hỏi :

— Ông cũng là ảo thuật gia ?

Huyền linh Tử đáp :

— Tôi cũng có biết qua loa chát đinh.

Lần này thi Trần Đỗ không còn cười nữa. Huyền linh Tử lại tiếp :

— Vì lỗi chơi bài «pô-ke» của ông hồi này, tôi thật hết sức thất phục. Nhưng tôi còn có thể làm được hơn thế nữa. Bây giờ tôi đề nghị với ông chơi kiểu bài «bridge». Ông hãy tự tay trang bài, tự tay ngắt, rồi cũng tự tay chia làm bốn phần đi. Ấy thế mà tôi vẫn có thể có được một xấp bài tốt cho ông coi.

Trần Đỗ chậm rãi nói :

— Bài «bridge» à ? Món đó tôi không được rèn cho lắm.

Huyền Linh Tử nói :

— Bài đó chơi bốn người.. Nếu tài ra thì người ta có thể chia cho mình được một xấp bài cùng một mầu.

Trần Đỗ cầm bộ bài, bộ mặt có vẻ suy nghĩ lung lăm. Y bắt đầu trang bài. Y bỗng nói :

— Chắc hẳn ông muốn đánh cá với tôi cái gì chứ ?

Huyền Linh Tử nói :

— Đánh cá chứ ! Nếu tôi được thì ông sẽ mất cho tôi một trăm đồng. Còn nếu tôi thua thì tôi

xin chịu nộp cho ông một số
hột xoàn lậu trị giá lối gần 5
triệu đồng, mà tôi sẽ kiếm ra...

— Nếu thế thì ông đến thua
mất thôi.

Y bắt đầu chia bài làm bốn
phần. Nhưng khi mới chia được
cho mỗi phần có 4 lá bài y đã
vội lật phần bài chia cho Huyền
Linh Tử lên nói :

— Ông làm thế nào có nỗi
được một xấp bài cùng một màu,
trong khi mới có bốn cây đầu
bài ông đã toàn là bốn cây Ách
cả?

Huyền Linh Tử nói :

— Nếu ông cho phép tôi tự tay
chia bài thì chắc chắn thế nào
tôi cũng ăn.

Huyền Linh Tử chia tay ra.
Trần Đỗ tức khắc gạt ngang nói:

— Không được ! Lập luận của
ông không vững tí nào cả.

Ông thanh tra Đỗ Thạc bức
minh gắt :

— Ông Huyền Linh Tử có thể
choi bài với y ở trong khám
được. Chứ giờ đây không phải
lúc đê ông thử tài cờ bạc với
y. Điều tôi muốn biết hiện nay
là số hàng lậu hột xoàn dấu ở
đâu ?

Căn cứ theo những luận cứ kẽ

trên, chắc hẳn độc giả đã thừa
đoán được ra là mó hột xoàn lậu
được Trần Đỗ lự Người Tàng Hình
dấu ở đâu rồi. Nếu còn chưa
đoán được, thì xin quý vị coi lời
giải đáp dưới đây :

• Y đã dấu mó hột xoàn lậu của
y ở trong bộ bài cầm trên tay.
Bộ bài đó chỉ có một số ít cây
rồi thôi, còn những lá bài thì
chỉ là chiếc hộp rỗng để đựng
hột xoàn lậu mà thôi. Nhờ lẹ
tay nên trong khi trang bài y đã
dùng tay khéo léo để mà mỉm kẽ
khác, làm cho họ không kịp đú
thì giờ đê nhận thấy rõ. Chính
vì vậy nên khi bị Huyền Linh Tử
gọi chơi bài «bridge» y đã trả lời
là không được rành. Một ông
vua cờ bạc bịp đâu còn thiểu
ngón gi?

Ngoài ra khi bắt đầu chia bài
lầm lốn xấp, y chỉ dám chia
mỗi phần có 4 con rồi phải
ngừng tay ngay đê kiểm cờ nói
này nói kia. Đến khi Huyền Linh
Tử đòi cho trang bài y cũng từ
chối, vì y biết rằng nếu Huyền
Linh Tử cầm đến bộ bài chắc
chắn y sẽ bị lột mặt nạ.



Giận Sát-gòn nóng bức
Chị lên chơi Đà Lạt mấy hôm
Trời cao-nguyên lạnh lẽo u buồn
Lòng vẫn nặng « mưa nguồn
chớp bè ».

Rồi một sớm mai
Khi sương mờ còn bao phủ
Được tin em tử trận
Ba chú : « đèn nợ nước » đã
xong rồi

Một cuộc đời chấm dứt
Có lẽ nào em chết thực không
em ?
Hăm bốn mùa xuân trời chảy êm
đêm
Bồng một phút bên , thèm hoa
rung !

Em say mê khói súng
Em thích chốn chiến trường
Em bỏ quên tất cả tình thương :
Nào mẹ, nào anh, nào em, nào
chị.
Bao nhiêu người yêu quý tiếc
thương em.

Em ơi !
Vì nhớ em chị đâm ra hờn trách
Vì đau thương chị cắt giọng oán
thù.
Nhưng hờn trách ai, oán hận
thù ai ?

Em ơi !
Có nỗi khổ nào hơn nỗi khổ
này ?

KHÓC EM THIỀU

(S.V.S.Q.V.B. khóa 19)

TÔN NỮ
HỶ KHƯƠNG

Có cảnh nào đắng cay
Có tình nào ngang trái
Cá nước nào chiến tranh mãi
như nước Việt-Nam mình !
Càng nghĩ càng hoảng kinh
Càng nghe càng lo sợ
Nhìn non sông bờ ngô lúc xuân
về...
Bao cõi lòng tắt !
Bao tâm hồn ấm đậm
Nắng ngày xuân không sưởi ấm
tình ai.

Từ bao lâu nay rồi
Cứ mỗi lần xuân đến
Chị làm thơ cầu nguyện
Cho đất nước thanh bình
Nhưng rồi nước vẫn dao binh
Tin xuân vẫn đến... tình hình
chẳng thay.

Gây chí lâm chúa cay
Gây chí nhiều đau khổ
Cánh trán gian giò đồ mưa sầu
Em ơi !
Hương hồn nguyên chàng đeo
Độ trì non nước mây mù sớm
MÁI

Bồ-tát QUAN-THẾ-ÂM

thường
hiện ra với
những

KÉ ĐAU KHỒ ?

* NGUYỄN - VĨ

MÔ T người thân
thuộc thường
kè cho tôi nghe,
với tất cả lòng

chân thành tin tưởng của họ,
rằng Đức « Phật Bà » Quan Thế
Âm đã hiện hình ra cho họ
trong giây phút hiểm nguy, cực
cùng đau khổ mà họ chỉ còn
biết kêu tên Ngài, cầu nguyện
Ngài cứu họ thoát khỏi tai nạn.
Và sau đó mọi nguy biến đều
qua.

Trước kia tôi thường đón nhận
những tin tức hiền linh như thế
với một nụ cười lễ phép nhưng
hoài nghi.

Tôi phải thú thật rằng mặc
dù những đương sự đã kè
chuyện cho tôi nghe đều là
những người đáng tin cậy, tôi
vẫn không thể vì sự đảm bảo
linh thần đó mà tự xác nhận
trong thâm tâm một sự kiện đã
vượt quá trí óc hiểu biết tầm
thường của tôi.

Tôi là một Phật tử, vâng, và
là một Phật tử thâm niêm. Nhưng
tôi không phải chỉ có lòng tín
ngưỡng suông mà thôi. Tôi còn
có óc nhận xét nữa. Về điểm đó
tôi không tự trách tôi, vì chính
nhờ óc nhận xét mà tín ngưỡng
càng được tăng cường. Tôi
thích có một tín ngưỡng sán-

BỒ TÁT QUÁN THẾ-ÂM

suốt trước mọi sự vật, dù là sự
vật thiêng liêng nhất có thể cảm
hóa hằng trăm triệu người trên
thế giới.

Có nhiều kẻ quá kiêu căng ở
Thế kỷ XX. Thấy bom nguyên
tử tiêu diệt hàng vạn người
trong nháy mắt, thấy các phi
hành gia ngồi hỏa tiễn bay lên
thám thính trên thượng tung
không khí, và chuẩn bị đồ bộ
lên cung Trăng, họ đã tự phụ rằng
khoa học hiện đại đang tiến tới
một mức độ siêu đẳng do đó
loài người sẽ làm bá-chủ cả vũ-
trụ không-gian. Tôi thì tôi nghĩ
thiên-cận rằng khoa-học hiện-
đại và cả khoa học của
những thời - đại sau, dù
sẽ đến cao độ nào chăng
nữa, cũng chẳng có nghĩa lý gì
trước huyền bí vô biên của tạo
hóa. Những khả năng của khoa
học, nghĩa là trí óc thông minh
tột bậc của loài người, chỉ có
một giới hạn nào thôi, ngoài đó
những định luật toán học cao
siêu nhất, xuất phát từ những
khối óc vĩ đại nhất của loài
người, đều bị tiêu tan trong hổ
thâm huyền vi, và thành côn số
không vô cùng tận của Thiên
cơ.

Mặc dù vậy, trí óc quá hẹp
hời của tôi không thể chấp nhận
một hiện tượng mà khoa học
tối tân cũng chưa đạt đến tầm
mức giảng giải tường tận được.
Như tôi vừa nói, tôi, không đặt
tin tưởng tuyệt đối nơi khoa học,
tuy nhiên trong hiện tượng tiến
trình khá cao của nó, ai cũng
biết đồng tình rằng nó có thể
giúp chúng ta hiểu biết được
rất nhiều. Nhưng khi khoa học
đã mặc nhiên tự nhận hoàn
toàn bất lực, như trong trường
hợp đang làm cho trí óc ta hoang
mang, chúng ta có thể tìm một
nguồn ánh sáng nào khác giúp
được chúng ta thông cảm với
bí mật của thế giới tang hình
không ?

Nhiều người không cần thắc
mắc suy tư gì cả. Họ chấp nhận
hiện tượng huyền bí không phải
như là một yếu tố hiện tượng
(élément phénoménal), mà là một
sự kiện cụ thể, một chân lý.

Tôi thú thực rằng trước kia tôi
khó tạo một quan niệm giản dị
như thế được. Tôi là một Phật
tử của phái Bắc tông, có đọc các
kinh Đại Thừa, tôi sùng bái Đức
A-Đi-Đà và đức Quan- Thế Âm.

Nhưng các vị Phật đồ, cũng như Phật Tồ Thích Ca Mâu Ni, đối với tôi là những Thần tượng của Từ Bi Bác Ái, của Cứu Khô Cứu Nạn, của Giải thoát linh hồn. Toàn thể kinh Đại Thừa không những chỉ là một bản Đại Niết Ban Ca (Chant Mahanirvanique), mà còn là một Trường hận ca của Nghiệp chướng loài người, một Hùng tráng ca của chúng sinh đau khổ.

Trước kia, tín ngưỡng Phật giáo của tôi chỉ hoàn toàn dựa trên căn bản thuần túy triết lý ấy thôi. Có lẽ tôi không phải là một Phật tử « thuần thành », nhưng làm sao được khi trí tôi cương quyết gạt bỏ mọi sự vật không thích hợp với yếu tố suy tư của nó ?

Thời kỳ anh em họ Ngô đàn áp Phật Giáo, nhiều người loan truyền rằng có thấy Đức « Phật Bà » hiện ra trong các đám mây. Chính tôi cũng có loan tin đó và tôi vé tin tưởng là có thật. Nhưng sự tin tưởng ấy, thật ra, chỉ là một hình thức phản ứng chống lại chính sách kỳ thị tôn giáo của Ngô Đình Diệm đó thời chứ nó vẫn là giả tạo, không có thực tế trong tâm tưởng của

tôi. Chắc hẳn nhiều người đã thấy Đức Quan Thế Âm hiện hình trong thời kỳ Pháp nạn, cũng như họ đã thấy tượng đồng của Đức Phật Thích Ca khác. Riêng tôi chưa bao giờ được đặc ân đó.

Bỗng dung một đêm tháng sáu 1965, vào lúc 11 giờ huya, một sự hiện hình hết sức kỳ ngay trước mắt tôi đã làm đảo lộn hết những tư tưởng trần tục của tôi. Trong một trường hợp mà đến nay tôi vẫn không thể tự giảng giải được, đã hiện ra trong ánh sáng hồng leo lắt của một ngọn đèn những nét mờ của một Nữ Thần trẻ đẹp, giống na ná các bức tranh « Phật Bà » Quan Thế Âm mà người ta in bán khắp nơi.

Chỉ một mình tôi trong thư phòng. Đèn điện không có, cả khu phố đều bị cúp hơi. Tôi thắp đèn cầy trên bàn, xem lại một bài thơ dở dang từ đêm trước. Nhưng tôi đang buồn bực suy nghĩ, không muốn và cũng không có nhiều nhiệt hứng làm nổi bài thơ. Tôi thật là đau khổ, chưa có lần nào tôi bị một số người vu khống, phỉ báng như lần này. Tôi vẫn làm thính, không muốn đính chính, không cẩn bao

chưa, nhưng tôi âm thầm đau đớn vì sự thâm độc tàn nhẫn của một vài kẻ muốn hại tôi. Tôi tự an ủi rằng Đức Phật Từ Bi Hỷ Xả và Chúa Jésus Christ đầy lòng bác ái nhân đạo còn bị những kẻ thù ghét, phỉ báng, vu khống đủ điều, âm mưu làm hại đủ cách, huống chi mình chỉ là một kẻ phàm tục liều tốt vô danh, bé nhỏ như hạt cát trên bờ sông Hằng Hà, làm sao tránh khỏi những miệng hùm lưỡi rắn ? Biết bao nhiêu nhân vật tài ba nỗi danh trong lịch sử cổ kim, còn bị bôi xấu bằng cách này hay cách khác, nào có mấy ai tránh khỏi định luật của loài người ty tiện tàn ác đó đâu ?

Tôi là một kẻ rất nhỏ mọn, tầm thường, có tài gì thoát khỏi món nợ tiền định của số kiếp ? Mặc dầu nghĩ như vậy, tôi đau khổ vô cùng cực, gục đầu xuống bàn như muốn quên tất cả, để tập trung tư tưởng vào nhiệm vụ mà mình phải tiếp tục hoàn thành. Tôi sực nhớ mấy câu thơ của Thi sĩ :

*Pleurer, crier, gémir, est également lâche !
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche,*

*Dans la voie où le sort a voulu t'appeler,
Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler !*

và câu thơ của thi sĩ khác :

Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse.

Vâng, « chỉ có im lặng là vĩ đại, mọi cái khác đều yếu hèn. »

Rồi tự nhiên, đề lấy can đảm tôi mơ tưởng đến Quan Thế Âm, đăng từ bi, Cứu khô Cứu nạn... âm thầm nhấp mắt âm thầm khấn tên Ngài, bắt chước mẹ tôi khi bà tụng kinh Phổ Môn : *Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ! Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát ! Nam Mô Cứu Khô Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát...*

Tôi ngược đầu dậy, định châm điếu thuốc hút rồi bắt đầu làm công việc. Tôi ngó mấy câu thơ gạch, xóa, thêm bớt, lem luốc trên giấy tờ, bỏ dở... Tôi cầm cây bút chì...

Bỗng tôi có cảm giác một luồng điện chạy khắp trong linh hồn, tôi ngừng mặt lên.. thay.., trong ánh sáng leo lắt của đèn cầy, hiện ra... một hình ảnh lờ

BỒ TÁT QUÁN THẾ-ÂM

mờ... Tôi lạnh toàn cơ thể. Hình ảnh dần dần sáng tỏ... một thiếu phụ... ô, một Nữ Thần... Không, Quan Thế Âm Bồ Tát..., gương mặt trái xoan hiền dịu vô cùng, phúc hậu vô cùng... Ngài ngó tôi... Tự nhiên theo linh tính tôi chắp hai tay trước ngực, sững sốt nhìn Ngài... Tôi cảm thấy như một nụ cười từ bì trên môi Bồ Tát. Nhưng hình ảnh phai mờ... nhạt dần... nhạt dần... rồi biến mất hẳn.

Chưa kịp có phản ứng nào cả, tôi hãi còn hoang mang, hồi hộp, bán tín bán nghi. Yên lặng trên ghế, không một cử động, tôi hãi còn nhìn trân-trân chỗ không khí mà Hình-ảnh-Nhiệm-Mầu đã hiện ra trong vòng một phút đồng hồ và đã biến mất. Không còn một dấu vết. Mãi một lúc lâu tôi mới nhắm mắt lại, vẫn để hai tay chắp trước ngực, đọc thầm mấy câu kệ :

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ
Tát

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan
Thế Âm Bồ Tát !

Nam Mô Cứu Khô Cứu Nạn
Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha
Tát...

Hôm nay, tôi vẫn còn băn khoăn tự hỏi tôi :

« Có phải thật Quan Thế Âm Bồ Tát đã linh ứng hiện ra cho tôi thấy đó không ? Có phải thật Ngài là Quan Thế Âm Bồ Tát hay không ? Có phải thật Quan Thế Âm Bồ Tát đã thấu rõ nỗi đau khổ của kẻ phàm trần không ?

« Hay chỉ là một ảo ảnh, một ảo tượng « illusion optique », theo khoa học ? Một giấc mơ, theo các thi nhân ? »

Dù là ảo ảnh, dù là giấc mơ, sự hiện hình mầu nhiệm trong đêm 21 tháng 6 trong thư phòng một kẻ-sĩ cũng là một hiện tượng vô cùng huyền diệu.

Tôi làm thinh, không nói cho ai nghe, mãi đến hôm nay.



Mãi đến hôm nay tôi mới chép ra đoạn nhật ký này không phải để « xét lại » các nguyên tắc của khoa học đương kim. Xét lại, có thể có nghĩa là bồ túc, là tiến thêm lên một chiều hướng mới. Trong khuôn khổ lý trí tuyệt đối (strictement rationnel) mà

đang hoạt động các nhà bác học hiện đại của Thế giới, tôi sợ rằng một ngày không xa, khoa học sẽ tiến đến chỗ cùng đường và sẽ bị nghẽn. Lối thoát không phải là khoa học huyền bí, chuyện đã cũ rich rồi, mà là khoa học chân chính, la Science tout court, la vraie.

Vì khoa học chân chính không phải chỉ là những khám phá trong vũ trụ hữu hình, mà còn phải là khám phá cả vũ trụ tàng hình (Univers Invisible).

Cho đến ngày nay, loài người chỉ sống trên một nửa hành tinh mà thôi !

* NGUYỄN-VÝ



* CHỈ LẮC VÀI CÁI

Ông khách hỏi người bồi phòng :

— Chú có thể gọi tôi thức dậy vào 6 giờ sáng mai hay không ?

— Thưa không thè ạ ! Nhưng tôi sẽ cho ông mượn chiếc đồng hồ báo thức.

— Chú có chắc nó sẽ reo không ?

Người bồi phòng đáp :

— Dạ, rủi nó có trực trắc, ông chỉ việc lắc vài cái là nó sẽ reo ngay !

diêm và đĩ vàng

* NINH - CHỮ

thôi quen anh ngồi đây
lặng nhìn em đứng đó
bốn mắt bốn lần mòi
thời gian âm thầm qua

cốc bia rót thêm đầy
điếu thuốc đèn đốt mãi
mắt em mờ trong khói
sau lén tự bàn tay

một tờ dây rất mỏng
dึง ngang giữa chúng mình
tia mắt liếc có đuôi
em và anh không nói.



* PHƯƠNG-ĐÀI

ánh đạo thiền

Sương ngủ thềm rêu nồng trở mình
Vườn xuân tô thảm nét đan thanh
Nghiêng nghiêng hoa nhủ lời tha thiết
Rạng ánh thiều quang đẹp ý thành

Én đậu trời cao mây lảng lơ
Thi nhân hoài cảm nhà hồn thơ
Xem hoa trong nắng say men tú
Kết mạng thiên nhiên đắp cõi bờ

Ba cõi tung bừng hoa thế hệ
Nắng hồng áp ủ cánh sơn xuyên
Mang mang bốn hướng reo tâm sự
Khung biệt xuân giăng ánh đạo thiền.

mười năm

* TƯƠNG - PHỐ

Thành Nha có khách ly-huong
Vân tương tư mộng con đường ô Ngư
Còn nhớ giọng tru tư buổi ấy.

Hỏi : « Chị ơi, đi mấy trăng về ? »

Mười năm đất khách dè mê
Bắc Nam đợi một ngày về bắt tăm
Cánh bưu thiếp viếng thăm ngàn ngai
Rồi người xa, xa lại càng xa

Em hờn lẳng phi tiên hoa
Chị nay mái tóc cũng pha sương rồi
Ngày thăm thoát năm trôi vun vút
Hận non sông đã phút nào khuây

Đời bờ Bến Hải bấy nay
Bên kia ai ngóng, bên này ai trông
Một chia tay mười đông ắng lặng
Tinh nước non cùng nặng tâm tư
Tháng ngày không một hàng thư
Cảm thông hãy đọc bức thư tình thần
Dãi tổ hết xa gần ẩn khuất
Bao đắng cay u uất đầy lòng

Tây hồ nhớ nước minh mông
Bồn lòng ta cũng mông mênh biển hồ
Ngao ngán bức Đứ-Đồ rạch nứa
Người nước non ai nở vòi tinh
Mười năm chẳng ngót đáo binh
Bao thanh niên Bắc Nam minh thác oan
Nồi da nấu thịt cam tâm mãi
Cốt nhục tương tàn hại mấy mươi

Anh hùng dân tộc chao ôi
Khoanh tay nở đê giống nòi giết nhau
Khắp non sông ủ mầu tang tóc
Cô nhi quả phụ khóc bên đường
Còn xô nhau té sa trường
Còn nhiều thảm cảnh bi thương não nùng

Đường Cồ-Ngư lời cùng hứa hẹn
Người còn đây mà hẹn sai rồi !
Đâu ngờ sông núi xé đôi
Đề em phương Bắc, chị người phương Nam
Mười năm qua dở dang tầm sự
Nguyễn đi em, Nguyễn chữ trùng hoan
Nguyễn ngày thống nhất giang san
Một cõi dệu hồn muôn vàn đắng cay !



CÙNG ĐI

cho một chiều đi hùng hổ vội vã. Khuê nhìn anh mỉm cười. Toản thì đứng cạnh Khuê, nét mặt thân thiện thật đáng ghét. Câu nói hồn láo của nó trong câu lạc-bộ lúc nay khiến anh chỉ muốn đấm vỗ mặt nó ra. Tại sao được quyền chế riêu sự đau buồn của bạn? Tại sao lại mang kỷ niệm chua xót của người khác ra làm một trò cười? Lúc đó, anh đã nóng mắt nhìn mấy chiếc vỏ chai «33». Nếu Khuê không kịp lôi anh ra đường, có lẽ anh đã gây lộn, đánh cho Toản một trận.

— Tao vừa thấy Khuê đi qua đây với một thằng đàn ông... Thằng đàn ông đó vừa già vừa xấu hơn thằng Trịnh, chúng mày à.

Trịnh uống một hơi bia, và muốn quên đi. Nhưng tiếng Toản vẫn tàn nhẫn nối tiếp :

— Tui con gái là như thế đấy. Vậy mà ngày xưa nó với thằng Trịnh xoắn xuýt nhau như sắp thành vợ chồng.

Trịnh dǎn mạnh cái ly lên mặt bàn :

— Đủ rồi! Mày cầm cái mồm mày lại!..

Đèn hiệu đổi sang màu vàng rồi đỗ gắt. Trịnh đi bên Khuê. Thằng Toản và thằng Miên đi phía sau. Chúng nó hô hố cười, Chắc lại đang trêu ghẹo một thiếu nữ nào đó. Bất giác, Trịnh nhớ đến những chuỗi cười của Khuê đêm giao thừa năm ngoái. Đêm đó, anh đón Khuê đi ăn rồi đi chơi. Khuê uống hơi nhiều rượu. Nàng chuểnh-choáng say và không giữ được bình tĩnh :

— Anh Trịnh! Sao anh không lấy em đi?

Trịnh đê ngón tay lên môi nàng :

— Có chứ. Sớm muộn anh sẽ phải lấy em chứ.

— Nhưng... tết này em vừa đung hai mươi bốn tuổi rồi. Chẳng bao lâu em sẽ già và xấu xí... Lúc đó, anh sẽ quên em như đã quên bao nhiêu người con gái khác phải không?

truyện ngắn
★ TUẤN-HUY

cùng đi vào nhưng mùa xuân vui tươi

XUÂN BÌNH NGỌ

Trịnh thở dài :

— Em đừng nói thế. Giữa lúc ba má anh đang bất hòa và không biết bỏ nhau ngày nào, anh chẳng thể vội nghĩ đến việc hôn nhân của mình.

Khuê cười sặc sụa :

— Vậy là anh coi trọng hạnh phúc của gia đình anh hơn hạnh phúc của chúng ta ?

— Hạnh phúc nào cũng quan trọng cả. Em thử đặt mình vào địa vị anh, mới thấy được những khó khăn.

Khuê, vùng vằng :

— Bao giờ anh cũng có lý hết. Nhưng gia đình anh lục đục từ mấy năm nay rồi, chứ nào mới mẻ gì... Em biết đợi đến bao giờ, bao giờ ?

Trịnh cúi gầm mặt xuống. Hoàn cảnh của anh chưa cho phép anh được cưới Khuê. Cha anh bỏ đi biền biệt suốt ngày ấy sang tháng khác. Mẹ anh thì gắt gỏng buồn phiền. Thỉnh thoảng gặp nhau, hai người lại cãi cọ, đập phá... Những lời chì chiết bêu riếu, những câu nhiếc mắng túc tưởi... Gia đình anh thường xuyên ở trong một tình trạng đen tối hồn độn. Anh không muốn can dự vào sự đỗ võ đó, tuy thực lòng anh rất đau đớn. Nhiều khi ngồi đối diện với cha, anh định hỏi rõ nguyên nhân. Nhưng vẻ mặt hậm hậm cau có của ông khiến anh ngại ngần. Hỏi mẹ, thì bà chỉ khóc lóc, kề lề những lời dài dòng vô ích. Một lần, anh cầu quá, bảo : « Nếu vậy, con sẽ đi khỏi nhà này. Sao bao năm ở nước ngoài trở về, thấy gia đình toàn những thù hận chia rẽ... » Mẹ anh mếu máo : « Mẹ biết thế là buồn lòng con nhưng không thể làm hơn. Mẹ chịu đựng đã nhiều nhưng cha con càng ngày càng quá quắt. Ông ấy hết say mê cô nő lại đuổi theo tán tỉnh cô kia. Mẹ khuyên ngăn thì ông ấy chửi bới, đánh đập... » — « Thị mà cứ đê mặc ba con. Chắc

cũng có ngày ba con phải hồi tâm hối hận ». Mẹ Trịnh lắc đầu : « Mẹ đã cố. Nhưng nếu con thấu rõ nỗi đau khổ của người đàn bà khi hạnh phúc của mình bị người khác tranh cướp mất. Mẹ không phải là thần thánh, nên vẫn có những ganh tức, ghen tuông... » Trịnhéra nước mắt. Anh nhìn những sợi tóc hoa râm của mẹ, và lượng trưởng con số những tháng năm phiền muộn chồng chất trên mái tóc ấy. Một niềm thương cảm dâng lên, lòng Trịnh xót xa cay đắng. Anh chẳng biết làm gì để hàn gắn nỗi vết rạn nứt mỗi ngày một trầm trọng hơn, giữa hai người thân yêu...

Khuê thấy Trịnh nín lặng. Nàng cười nhạt :

— Thế mà anh bảo rằng anh yêu em. Böyle giờ em nói rõ những lời đó chỉ là giả dối.

Trịnh đặt tay lên vai Khuê :

— Em phải nhìn thẳng vào thực tế mới được. Liệu anh cưới em về lúc này, em có chịu nổi cái không-khi phúc tạp của nhà anh không ?

— Chúng ta sẽ ở riêng. Ba má em có một ngôi nhàぼ không trên Tân-Định.

Trịnh lắc đầu :

— Em quên rằng anh chưa có việc làm à ? Còn nhờ và ba má em, thực tình anh không bao giờ muốn.

— Vậy cứ kéo dài thế này mãi sao ? Yêu anh, em mong được sống với anh hân hoan, chứ không phải chỉ là những lần hẹn hò, ăn uống, nhảy nhót.

— Anh biết. Nhưng tại sao chúng ta không thể chờ đợi nhau một thời gian nữa ?

Khuê héo hắt cười :

— Chúng ta quen nhau đã hơn bốn năm rồi. Nếu không muốn lấy em, anh cứ nói thẳng ra bởi vì em không thể chết già trong tình yêu lầm cảm của anh.

CÙNG ĐI

— Em nèp bình tĩnh. Khi anh yêu em, anh chỉ mong làm thế nào cho em được sung sướng. Anh không nỡ lấy em về để em phải lò phiền.

— Biết đâu đó chẳng là một lối trì hoãn để anh dần dần quên bỏ em?

Trịnh phác một cử chỉ bức bộ:

— Em đừng nói những lời thiếu suy nghĩ đó.

— Còn suy nghĩ gì nữa. Mỗi lần bàn việc hôn nhân là anh kiềm cớ thoái thác. Anh tự coi mình như kẻ có độc quyền về việc lấy hay không lấy một người con gái. Nhưng người con gái đó cũng có quyền phản đối anh, khi anh cứ bắt người ta ngóng chờ. Em có cảm tưởng như mình là một kẻ đi ăn xin tình yêu...

— Ô, sự nóng nẩy của em lúc này khiến anh không thể giải thích gì được nữa. Mọi việc, em đều nhìn qua lăng kính của kẻ nghi ngờ... Có lẽ, anh đưa em về là hơn.

Khuê nhún vai. Hai người lảng lặng trèo lên một chiếc taxi. Trong kia, thành phố lác đác vài tiếng pháo nổ. Trịnh không ngờ nay anh và Khuê đã có chuyện buồn. Đáng lẽ hai người đang ở trong tay nhau, bước những bước quyền luyến giữa sóng nhạc du dương đầm ấm. Đáng lẽ lúc này, anh phải diu Khuê đi vào ánh đèn màu, di vào niềm hy vọng ngập tràn tốt đẹp của những người đang yêu nhau trong giờ phút đầu tiên của một năm. Anh sẽ cúi hồn nàng và thầm thì: « Anh yêu em. Chúc em ba trăm sáu mươi nhăm ngày vui tươi ». Rồi những quả bóng bay, tiếng saxophone vang ấm tới tận tâm hồn, và những ly rượu ngọt ngào...

Trịnh lại thở dài. Anh liếc sang phía Khuê: Nàng ngồi khoanh tay, đôi mắt còn long lanh hờn giận. Trịnh định nói mấy lời xin lỗi nhưng cái vẻ cao kỳ kiêu hãnh cản nàng làm anh không nói được gì hết. Anh ngoảnh ra

nhìn những hàng cây lùi về phía sau. Đêm trữ tịch, phố xá vắng ngắt. Một vài nhà đang sửa soạn cùng giao thừa. Mùi hương ngọt ngào lan trong gió... Trịnh nghĩ đến cảnh đoàn tụ của các gia đình và túi buồn cho gia đình mình. Đến nhà Khuê, Trịnh nắm tay nàng, thành khẩn :

— Khuê... Anh muốn nói với em...

Khuê rút tay lại. Nàng mở cửa xe, lạnh lùng :

— Thôi, chúng ta không còn gì để nói cả. Chào anh. Trịnh bước xuống theo :

— Vậy sáng mai anh lên mừng tuổi má và em. Em chờ anh nhé.

Khuê sửa lại vạt áo, giọng nàng trở nên gay gắt :

— Anh đừng đến nữa. Má tôi và tôi cảm ơn anh nhiều lắm.

Nói xong, Khuê hất tấp chạy vào lối ngõ. Trịnh thận thở tròng theo. Một cái gi lạnh giá như vừa tàn nhẫn đổ xuống. Anh quay về xe với nỗi cô đơn tê buốt của mình...

Và thời gian hờ hững trôi qua. Khuê lẩn tránh Trịnh. Nàng không cho anh gấp và cũng không trả lời những lá thư anh viết. Trịnh chán nản xin làm cho một hãng tàu ngoại quốc. Nhưng sóng nước trùng dương và những chân trời xa lạ không thể xoa nhòa được hình ảnh Khuê. Mười một tháng trời lẩn lộn với biển cả, Trịnh được về nghỉ phép ít ngày. Những lời Toản nói lúc nãy không biết là sự thực hay chỉ là trêu cợt. Trịnh không thấy rõ Khuê đi với ai, nhưng nỗi đau đớn vẫn nở ra và làm nhức nhối tim anh. « Có thể nàng đã lấy chồng. Có thể nàng đã có người yêu. Nhưng tất cả còn có gì liên quan đến mình nữa đâu? »

Tới một công viên, Trịnh bắt tay từ giã lũ bạn.

Anh muốn được đi một mình để sống lại với bao kỷ niệm đẹp đẽ của mỗi tình đầu. Thành phố này nhắc nhở anh những kỷ niệm ấy. Nay là con đường hai người vẫn đi. Kia là tiệm cà phê hai người thường ngồi chum đầu hàng giờ tám sáu. Nay là bờ sông, rạp chiếu bóng, giáo đường, những cửa hàng... Nơi đâu cũng còn như ghi chúa rõ rệt từng bóng hình của Khuê và anh, nơi đâu cũng còn như âm vang từng lời đối thoại của hai người...

Trịnh ngừng lại châm một điếu thuốc. Anh chợt để ý tấm bích chương dán ở khung kính một hãng máy bay. Tấm bích chương vẽ một thành phố Âu châu mà anh đã có dịp ghé qua cách đây gần ba tháng. Ну cười đầm thắm của Jacqueline như ẩn hiện sau cái tháp cao vòi voi kia. Những ngày vui ngắn ngủi ấy chỉ làm anh nhớ nhung sâu đậm Saigon. Những vòng tay, những môi hôn của người đàn bà có mái tóc bạch kim, chỉ làm anh ngậm ngùi hoài tưởng đến Khuê, đến đôi mắt to đen và mái tóc mềm mại của nàng. Hôm chia tay Jacqueline, Trịnh còn nhớ rõ — Jacqueline nghẹn ngào nói với anh :

— Trịnh ơi ! Anh thật tốt. Anh không giống những thanh niên em đã gặp từ xưa đến nay. Em yêu anh bằng tất cả tâm hồn trong trắng của người đàn bà dãy dạn...

Trịnh vuốt ve Jacqueline và an ủi nàng :

— Anh tin em, nhưng rất tiếc anh không thể ở lại. Đời thủy thủ các anh, phải sống nay đây mai đó.

Jacqueline nức nở :

— Em biết các anh yêu biển hơn yêu đàn bà. Vì vậy em chẳng dám nài giữ. Nếu anh ở lại, một ngày kia anh cũng trốn bỏ em.

Trịnh buồn rầu :

— Ai cũng có thành kiến đó. Nhưng biển cả và đàn bà, mỗi cái cho mình một cảm giác khác nhau.

Jacqueline nắn ca-vát cho Trịnh :

— Anh hãy để em vào hẳn nhà rồi anh hãy đi, nghe anh. Em không có can đảm nhìn theo một người thân yêu bước xa dần, xa dần rồi khuất hẳn...

Trịnh gật đầu. Hai người trao nhau cái hôn cuối cùng đầy cay đắng. Jacqueline ở lại căn gác ấm cúng với thế giới riêng biệt của nàng. Anh xuống tàu, nối tiếp cuộc đời bồng bềnh, xuôi ngược. Bây giờ...

Trịnh vào một tiệm bán tạp phẩm, chọn mấy chai rượu mạnh. Anh nghĩ đến bữa cơm chiều vui vẻ ở nhà đang đợi chờ. Cha mẹ anh đã làm lành với nhau ngay ít lâu sau ngày anh bỏ đi. Sự việc đó là nguồn an ủi lớn lao nhất cho Trịnh, dù tình yêu của anh hầu như tan vỡ. Anh mua biếu mẹ một hộp sô-cô-la mà bà vẫn thích. « Anh coi hạnh phúc của gia đình hơn hạnh phúc của chúng ta ư ? » Lời Khuê nói hôm nào lại vang lên, vang lên. Anh muốn trả lời : « Hạnh phúc của gia đình, anh có rồi; chỉ còn hạnh phúc của riêng anh — anh sẽ tìm kiếm ».

Với ý nghĩ đó, Trịnh trở về nhà giữa những tiếng cười hả hả của mẹ. Bà đang sửa lại cành mai, và nói với chồng :

— Đã lâu lắm tôi mới để ý đến Tết. Mình có thấy cành mai này nhiều nụ không ?

Cha Trịnh gật đầu. Ông âu yếm nhìn vợ. Trịnh sung sướng lấy cái không khí thuận hòa của cha mẹ, nhưng lại ngùi nhớ đến người yêu của mình. « Giá lúc này em được chứng kiến cảnh đầm ấm của gia đình anh ? Chúng ta sẽ có thể lấy nhau, nếu em đồng ý ». Trịnh lên tiếng chào cha mẹ. Cha anh vỗ vỗ :

— Kia con.

Mẹ anh nhanh nhau :

— Con lên tắm đi, rồi xuống ăn cơm.

Trinh đặt các thứ lên bàn. Anh nhìn những dóa hoa lay-on trôi thảm :

— Chà ! Tết này nhà ta tưng bừng quá. Thế mà con định đi Osaka thì uổng phí biết bao !

Cha anh khoát vai anh, thân mật :

— Cha mong con sẽ được hoàn toàn vui vẻ.

Mẹ anh rơm rớm nước mắt :

— Mẹ cũng thế.

Trinh khẽ thở dài. Làm saochia mẹ anh thấu hiểu nỗi đau đớn hiện hữu của anh ? Ngoài tinh máu mủ ruột thịt, người thanh niên còn cần phải có tình yêu thương của một người đàn bà... Trinh bước lên cầu thang, cố dấu kín sự buồn khổ của mình. Cha mẹ anh ngó theo và thăm hỏi với nhau :

— Mong nó được ngạc nhiên trong sung sướng.

Trinh mở cửa. Anh dừng lại với nỗi ngạc nhiên đến sững sờ. Khuê đang ở trong kia. Nàng đứng sát cửa sổ, ngó xuống đường. Ô, Trinh chưa thể quên : vẫn mái tóc buông lơi và tấm áo hồng nhạt ngày xưa. Anh bấm vào ngón tay để xem mình mơ hay tỉnh. Giữa lúc đó, Khuê ngoan lại. Trinh kêu lên, bối rối :

— Em...

Khuê mỉm cười :

— Hai bác bảo em đợi anh ở trên này. Anh còn nhớ em không ?

Trinh đến gần nàng :

— Nhờ chứ. Chúng ta xa nhau đã gần một năm rồi.

— Vâng. Kè cả ngày hôm nay là ba trăm sáu mươi

ba ngày. Lúc chiều, em thoáng thấy anh ngồi trong câu lạc bộ hàng hải.

Trịnh nhìn Khuê dò xét :

— Cô. Anh có thấy Toản nói. Em đi với bạn phải không ?

— Em đi với chú em. Ông ấy mời ở Đà Lạt về.

Trịnh nhớ những lời trêu chọc của Toản :

— Vậy mà, bạn anh tưởng...

Khuê nhoẻn miệng, chyện lời :

— Tưởng em đi với ai... Anh cũng tin vậy sao ?

— Không. Anh không nhìn thấy rõ nên chưa tin gì hết.

— Còn cô Jacqueline của anh ?

— Cô ấy vẫn ở Paris. Sao em không trả lời thư anh ?

— Tại em quá ngượng ngùng. Hơn nữa, em nhiều tư ái lắm. Nhưng nếu anh hiểu rằng người con gái khi yêu ai chỉ nghĩ đến tương lai...

Trịnh nhìn thẳng vào mắt Khuê :

— Anh hiểu. Mong em tha lỗi cho anh.

Khuê ngồi xuống ghế :

— Chúng ta đều có lỗi cả. Mãi khi anh đi xa rồi, em mới thấy mình hoàn toàn nồng nàn. Sự hối thúc của em quá lố bịch phải không ?

Trịnh nắm bàn tay khuê :

— Sự hối thúc đó là đặc tính đáng lẽ nhất của những người yêu nhau chân thành. Chúng ta đã bỏ phí một ít ngày vô ích. Nhưng nếu em còn yêu anh...

— Đáng lẽ em phải hỏi anh câu đó thì mới đúng. Khi nhận được thư anh kể chuyện Jacqueline, em tưởng có thể diễn lên được.

— Thật ư ?

— Chứ em nói dối anh sao ? Nhưng em hỏi thực
anh có yêu cô ta không ?

Trịnh vuốt tóc Khuê, trùm mền :

— Sự có mặt của anh ngày hôm nay đã trả lời em
đầy đủ rồi.

Khuê nép đầu vào ngực Trịnh :

— Nếu Tết này không có anh, em sẽ buồn biết bao
nhiêu. Bao giờ anh lại đi ?

— Anh không đi nữa. Anh sẽ xin một việc làm khác
ở Saigon, để sống với em... Đã đến lúc chúng ta cần phải
quyết định dứt khoát tương lai của mình.

Khuê không nói gì. Có lẽ nàng đang muốn tận hưởng nỗi
vui sướng chưa từng có. Từ dưới nhà, vọng lên một bản
nhạc vui. Mùa xuân mới như đã trở về qua những tiếng
nhạc dồn dập ấy. Khuê nhìn giầy đèn chói sáng dưới
đường phố. Nàng tưởng tượng đó là hội hoa đăng rực rỡ,
mở đầu cho những ngày dài hạnh phúc lứa đôi... *



* THỰC TẾ

*Chàng nợ cầm bó hoa, đứng chờ người đẹp tại một công
viên. Nàng đến và bất bình :*

— Hử ? Anh tặng em một bó hoa giả làm bằng giấy như
thế này sao ?

— Vâng em à ! Mỗi lần hẹn, em đến quá muộn, anh phải
dùng hoa giả kèo hoa thật thì nó héo ra hết.

xuân lên

■ THÙY - DƯƠNG - TỬ

Mùa xuân về lại rồi em

Non sông còn khóc ủ mêm thương đau

Rừng cao đội lá mới vào

Biển vui nước mới xin chào người lên

Anh năm mơ tuổi hồng em

Nghe hồn sơ cõi quyên mềm khói hương
trầm thâm ngát tuổi quê hương

Người vui ra mặt rộn đường nhân gian

Giờ trong lên ấm mai vàng

Người lên chiến tuyến buồn sang xuân này

Ta về với tuổi em đây

Cười ngoan em nhé, vui ngày xuân sang

sài-thành xuân cảm

■ HOA - MAI

Phường-phố đua nhau cắt dựng nhà.

Bin-dìn chất-ngất vẻ nguy-nga.

Cầu may bao kẽ ham mua số

Thấy bở nhiều em rủ bán « bar »

Tiền-tuyến kêu vang hồn tử-sĩ

Hậu phuơng say tỉnh mộng đô-la

Giàu sang kiến-thiết bên xương máu

Tết-nhứt ai ôi chán lắm mà !

diễn tả

★ TRẦN ĐỨC UYỀN

Tôi đứng đây hai tay duỗi bơ thờ để thấy lòng mình xanh xao
màu tuyệt vọng, để nghe mỗi mòn thán xác và chửug kiến
máu me.

Hãy ngâm ngùi vài phút, viên đạn soi vào ngực, kẻ nào gục
chết đó. Thằng bạn ta phải không. Lịch sử chuyển động rì
rầm như một dòng sông, ôi dòng sông dài bất tận, trong đó
những xác người đang bơi, em nhìn xem.
Em nhìn xem, thấy chưa.

Một đốm nâu co quắp trên thảm cỏ xanh. Tôi mường tượng ra
bóng địch thù. Chiếc mũ xám vừa rót khỏi đầu nó. Nó, ngâm
coi, ngầm coi, đúng nó không.

Người mang bộ quần áo lục thi đang cưa quây. Vết thương rỉ
nước vàng, lỗ sâu tun hút. Hắn ngồi dậy và gắng sức lè đi.
Bây giờ hai xác chết dính nhau làm một.

Và cả hai đều ninthe.

Mặc niệm thôi. Gió thốc ào ào, chiếc mũ dập dình rồi lăn trên
và quay lồng lốc. Còn đợi gì, cuí đầu mau cho tôi quốc chúng
ta, cho bất cứ ai, cho con cháu sau này sẽ làm nên sáng lạng.
Bởi vì sông núi vô tri nhưng tôi làm thơ diễn tả.

Từng đôi giày được tháo rời chân.

Súng đeo vai hạ xuống

Khi đó tình anh em

Tôi xót xa tôi cùng tội ác.

Linh hồn cháy đỏ, lửa reo tung bừng. Tôi núp dưới tàn trời
đồn vang tiếng động, mắt giận bi thương và trái tim ám khói.
Em khóc

Thở

Dòng lệ khô khan, vết tích hãi hùng

Sự sống qua từng lớp bụi phủ, không ai cứu lỗi linh hồn
chúng ta. Em ngược nhìn lên, trên đó chỉ thấy mây vàng lấp
lánh. Và bóng ta lơ lửng treo cao.
Cỏ mùa Xuân hiếm hoi, anh rao tìm cùng khấp. Em nghe
chẳng lời trối của mặt trời, của rừng và của anh,
Mà đôi giày và chiếc mũ là dấu chứng.

NGƯA VIỆT NGƯA TÀU!

• THÁI-BẠCH

GIỐNG NÀO
OANH LIỆT TRÙM
THẾ GIỚI?
LOÀI NÀO
PHI

NHANH NHẤT
XƯA NAY?

NĂM nay, năm Ngọ,
năm thuộc hành tinh
ngựa, một gia súc có
công và có nghĩa hơn hết. Vậy
nhưng mượn đầu đề trên làm quà
khai xuân, hiến quý bạn đọc trong
ngày Tết đến, để xua đi tất cả
những gì khồ náo, buồn rầu, là
ghê sợ, hận thù của một năm
«tấn độc» vừa qua...

Thưa các bạn,

Nói đến loài ngựa, người ta
thường kề đến con ngựa Truy phong
rich thố của Quan-vân-Trường

xưa là phi thường và oanh liệt, đã
vang bóng một thời đại Tam-quốc.

Nhưng xét ra không đúng, con
ngựa ấy tuy có mè có danh, nhưng
quá trình hoạt động đã thay thà
đổi chủ không khác nào các tay
chánh trị thò lò đã quen miệng
hoan hô, săn mồi, vạn tuế bắt cứ
một triều đại nào dù Pháp, dù
Nhật, dù Việt-Minh và dù cho
chánh phủ nào khác...

Các bạn không tin, hãy tra xét
lại Tam quốc diễn nghĩa, xem con
ngựa ấy trước khi đề lunge cho

Quan-Công nhảy lên, đã từng làm tôi Đồng-Trác cùng Lã-Bố rồi không ?

Than ôi, thật chẳng xứng đáng với danh hiệu «Truy phong xích thố mā» chút nào ! Không biết «Quan ngài» có hiếu thế chăng mà còn dè mè tay thợ vẽ, vẽ ngoài rồi vẽ luôn cả nó dè dưa lên bàn thờ cho dự phần xôi thịt cúng lễ !..

ĐẦY NGƯA Ô TRUY CỦA TÂY-SỞ BÁ-VƯƠNG

Bởi vậy theo người Tàu thì con ngựa anh hùng đứng vào bậc nhất trong thiên hạ xưa nay phải nói là con ngựa ô truy của Tây-Sở-Bá-Vương.

Căn cứ Hán-sử, con ngựa này xuất hiện ở núi Đồ sơn thuộc huyện Cối-kê vào khoảng đầu đời Tân-Nhị-Thế, cách đây khoảng hơn 2.000 năm, do một con rồng đèn hóa ra. Nó phá làng xóm, hoa màu thóc lúa, không ai ngăn cản nổi. Sau Hạng-Vũ đi qua, bắt gặp, liền nạt lớn rồi xắn áo xông vào chụp lấy lông mao thót lên cười. Nó cố sức cự, nhưng không được, và từ đó trở thành chiến

mã của anh chàng thiếu niên họ Hạng. Nó đã góp phần công lao rất lớn trong cuộc chiến tranh cách mạng lật đổ chế độ tàn bạo của nhà Tần thối nát.

Ngoài cái sức khỏe vô địch «cẳng cõi vị kim», nó còn là con ngựa sáng suốt và khí tiết chưa từng. Sáng suốt vì khi chủ nó định phá vòng vây Cai-hạ, nó biết thất lợi, nên không chịu đi, khiến Hạng Vũ tức Tây-Sở-Bá-Vương đã phải ngâm ngùi than :

*Thời bất lợi hē truy bất thệ,
Truy bất thệ hē ngại nhược hè ?*

Nghĩa là «thời không thuận lợi, ngựa ô truy không đi, ngựa ô truy không đi, biết làm sao bây giờ ?».

Quả nhiên, trận ấy Sở-Bá-Vương thua thiệt. Tiết thảo vì khi đến Ô Giang, nó bị thương, được sở Bá vương cho xuống đò trước với Chung-ly-muội để trở qua Giang-dông, nhưng khi thấy chủ tự tử, nó bỗng chảy nước mắt ra, rồi lao đầu xuống giữa dòng sông xanh thăm thẳm để tự kết liễu lấy cuộc đời, khiến tên lái đò Định-Trưởng sau đó trong cuộc đàm thoại với tướng Chung-ly-Muội, đã phải cảm động thú thật :

— Xin thưa tướng quấn rõ, báo ý tôi đến đây là đưa Bá-vương sang sông rồi đến giữa dòng thi đánh đắm giết đi. Nhưng cử chỉ

của Vương đối với tướng quân con ngựa ô truy đã làm tôi thay đổi. Tuy nhiên trước sự đã rồi, thì hỏi biết làm sao bây giờ ?

Quả thật con ngựa ô-truy của Tây-Sở-Bá-Vương là một chiến tướng anh hùng trong lịch-sử loài ngựa.

Và ngựa gỗ của Gia-Cát Khồng-Minh

Cũng theo lời con cháu các cụ Phục-Hy, Thần-Nông, Viêm-Đế ở nước Tàu còn một con ngựa kỳ di nhất hoàn cầu ấy là con ngựa may bằng gỗ của Khồng-Minh dùng để tài lương khi đem quân đánh Ngụy.

La-quán-Trung tác giả Tam-quốc-chí diễn-nghĩa cho biết con ngựa may được chế theo cách thức như sau :

Sườn dài 3 thước, rộng 3 tấc, dày 2 tấc 50. Hai đầu phía trước có khoan lỗ trục cách đầu 4 tấc, đường kính lỗ 2 tấc. Chân trước có lỗ cách đầu 4 tấc 50, dày 1 tấc 50, rộng 1 tấc. Các cẩn trước có lỗ, cách lỗ chân trước 2 tấc 70, lỗ dài 2 tấc, rộng một tấc. Lỗ trục sau

cách lỗ cẩn trước 1 thước 50, dài rộng bằng lỗ trước, lỗ cẩn sau dài 4 tấc 50; cẩn trước dài 1 thước 80, thủng dài 2 thước 70, cao 1 thước 65, rộng 1 thước 60, mỗi thủng chứa được 2 hộc 3 đấu gạo. Từ lỗ cẩn trên xuống dưới sườn 7 tấc, trước sau như nhau. Lỗ cẩn trên cách lỗ cẩn dưới 1 thước 30, lỗ dài 1 tấc 50, rộng 7 phân. Tám lỗ như nhau, bốn chân, mỗi chân rộng 2 tấc, dày 1 tấc 50. Da thuộc dày 4 tấc, kính diện 4 tấc 30, đòn dọc dài 2 thước 10, rộng 1 tấc 50, dày 1 tấc 40.

Con ngựa này leo đèo vượt núi rất tiện.

Tướng Ngụy là Tu-Má-Ý cướp được mấy con, đem về chế theo, nhưng vì không biết cái mày hám bí mật ở lưỡi, nên khi thả ra, ngựa chỉ có chạy mà không ngừng, thành thử làm ra bao nhiêu lại về tay Khồng-Minh bấy nhiêu.

Kè cũng kỳ di thật !..

Nhung đâu bằng ngựa của Phù-Đồng Thiền Vương

Người Trung-hoa tự hào có hai con ngựa ấy. Nhưng khoe

với nước nào thì được, chớ với Việt-Nam thì xin lỗi.

Con ngựa Ô-truy của Tây-Sở Bá - Vương đâu bằng con ngựa của Phù - Đồng Thiên-Vương.

Sứ chép dời Hùng-vương thứ 6, nước ta bị lũ giặc Ân tràn sang, khí thế mạnh lắm, không ai dẹp được. Nhà vua sai sứ đi khắp nước tìm người tài giỏi chống xâm-lăng. Tại làng Phù-dồng, họ Vũ - Ninh (nay thuộc huyện Vũ-giàng, tỉnh Bắc-Ninh) có đứa trẻ xin đi.

Sứ giả về tâu, vua lấy làm lạ, đòi vào chầu. Đứa trẻ xin đúc cho một con ngựa bằng sắt. Khi ngựa và roi đúc xong, đứa trẻ vươn mình một cái, lớn ngay cao một trượng, rồi cầm roi nhảy lên mình ngựa ra đi.

Ngựa phóng đến đâu, lửa phun đến đó, quân giặc chạy không kịp, chết như rạ.

Sau khi phá giặc, người ấy và ngựa ấy đến núi Sóc-son thì bay lên trời mây. Nhà vua nhớ ơn, sai lập đền thờ tại xã, sắc phong là Phù-dồng Thiên-vương.

Hiện nay, còn đến mỗi năm đến ngày mồng 8 tháng 4 có hội hè vui lắm.

Oanh liệt biết bao! Phải thời này mà ngựa ấy còn thì bao nhiêu máy bay, tàu thủy, đại bác, hỏa tiễn, nguyên tử, vệ tinh cũng đánh câm họng tịt ngòi hết.

Và còn đây nữa, con ngựa đá ở bờ sông Vĩnh Lại

Tục truyền ở bờ sông Vĩnh-lại thuộc tỉnh Hải-duong trước đây vào thời nhà Mạc có một con ngựa đá. Trên lưng có khắc hai câu thơ lục bát chữ Nho:
*Hà thời thạch mã độ giang,
Thử thời Vĩnh Lại nghênh ngang
công hầu.*

Và hai câu Nôm, do hai câu trên dịch nghĩa:
*Bao giờ ngựa đá sang sông,
Thì dân Vĩnh-Lại quận công cả
làng.*

Dân làng Vĩnh-Lại cho đó là những câu sấm ký, nên tháng ấy năm chờ.

Chờ xem ngựa đá qua sông mà làm sao qua được.

Đợi xem có phát được quận công, mà quận công cả làng hay chỉ là sự không bao giờ có cả.

Thế rồi đến đời Hậu-Lê, con

ngựa ấy nhờ sự bồi lõi của hai bên bờ mà thành qua sông được.

Dân làng Vĩnh-lại vui mừng biết mấy, vì nghĩ thế này là cả dân làng sẽ có dịp thành ông to bà lớn. Dân các làng khác cũng gom cho dân làng Vĩnh-lại. Con gái các nơi thi nhau về làm dâu Vĩnh-lại, với hy vọng sẽ thành bà quận chúa, đô đốc.

Đang khi ấy, tướng Tây-sơn là Võ-văn-Niệm đem quân ra Bắc-hà đánh Nguyễn-hữu-Chỉnh. Chỉnh thua to. Vua Lê Chiêu-Thống phải giả làm dân thường mang ẩn tin trốn đi.

Đến Vĩnh-lại, nhà vua tạm nghỉ chân. Dân làng biết được. Cho điềm trời xui khiến, họ rước vua về đìn dề thảo hịch mộ nghĩa-Sân ẩn tin của nhà vua đem theo, họ đòi phải ký sắc phong trước. Tôi nghiệp vua Chiêu-Thống, lúc ấy còn oai quyền gì đâu. Ngai vàng đã không giữ được thử hỏi còn tiếc gì trước nóc trước kia. Thế là chỉ nội một đêm, bao nhiêu kỳ lão, đình tráng trong làng đều thành quận-công, đô đốc cả.

Phong trước xong, nhà vua lên đường đi nơi khác. Nghé tin, đại quân của tướng Võ-văn-Niệm tràn đến. Dân làng Vĩnh-lại phát cờ phù Lê chống đánh. Nhưng cư

không nỗi, bao nhiêu quận công, đô đốc đều bị giết hoặc bị bắt, khiến tai họa xảy ra làm cho cả làng phải chìm trong tang tóc thảm khốc.

Kết luận

Ấy đây, thưa các bạn, có phải con ngựa đá này lại còn ly kỳ hơn con ngựa gỗ của Khổng-Minh hay không?

Thế thì giống ngựa oanh liệt và phi thường đâu phải giống ngựa Trung-hoa, mà phải nói một cách quả quyết là giống ngựa Việt-Nam, giống ngựa được hưởng cái hơi hám của con Rồng cháu Tiên, lãnh thổ không to.



mấy dân số không bao nhiêu, nhưng kẻ nào đụng đến thì hãy coi chừng ôm đầu chảy máu mà chạy, dù cho thiện chiến và thừa thắng như bầy quân Mông - Cồ trước kia.

Nhất là con Ngựa của Phù-
Đồng Thiên-Vương đã có chiến
công chống xâm lược, mà xong
việc rồi lại không cần đòi hỏi gì
hết.

Con Ngựa ấy chẳng những
chỉ làm gương cho loài ngựa mà
còn cho cả loài người nữa. Vậy
nên kẻ viết bài này xin phép
được mạn bàn đè nói :



* ĐUA XE ĐẠP

Sau khi xem cuộc đua xe đạp, về nhà đứa bé hỏi người cha:

- Tại sao mấy người đi xe đạp lại rượt nhau nhanh dữ vậy, hả cha?
- Đây là cuộc đua đó con!
- Nhưng mục đích cuộc đua là cái gì?
- Người cha đáp:
- Là kẻ nào về trước nhất được lãnh một phần thưởng.
- Con đã hiểu rõ tại sao người về trước nhất đạp xe nhanh dữ làm gì rồi, nhưng còn những người kia chạy chí vây che?

mùa xuân hôm nay

★ VƯƠNG TÂN

Đêm hỏa châu kinh hoàng
Giấc ngủ chập chời tiếng đạn
Anh nhớ tới em
Và Việt nam đớn đau
Mùa xuân đã về trên thung lũng
Những cánh hoa vàng và bướm bay
Mùa xuân chưa về trên biển đảo
Những người lính lấp lánh làm ngày
Em ơi buồi chiều nay trên phố cũ
Trong rừng áo bay có còn nhớ ai
Cuộc chiến tranh này ở ngoài thành phố
Cuộc chiến tranh này không có những người con gái
Không có tình yêu không có hẹn hò
Giồng suối潺潺 thao thao trên núi bạc đầu
Con nai vàng chạy trốn vào rừng sâu
Anh ghìm súng trong lùi châumai
Rồi nhìn bè ban

Những cặp mắt ngơ ngác
Với những hộp khâu phân trên tay
Trời nắng nhẹ như buồi náo nhiệt thực
Tiời nắng trong vừa dù nhớ nhung
Chúng ta còn lại gì sau chiến trận
Tiếng bom nổ i ầm bén kia núi
Như giấc mơ hãi hùng chiều qua
Mùa xuân rồi mùa xuân nữa
Sang năm anh bỏ làm thơ
Và em đi lấy chồng
Cuộc chiến tranh này mở rộng
Có còn ai nhớ ai
Hoa vàng trên thung lũng
Hoa trắng trên mảnh hoang
Kỷ niệm xưa phai mòn
Những vết tích chiến tranh
Đạn dược bắt đầu nồ
Anh bắt đầu nhớ em
Ôi nỗi chết không rời
Và Mùa xuân đương sang

mộng tưởng

● THU - NHI (Phan Thiết)

Ngàn mai, cúc cợt cười trong gió lồng
 Thiệp Xuân về tối tấp chúc mừng Xuân
 Hồi tưởng nhớ Xuân nào xay ước mộng
 Trần ngập hồn man mác áng hương Xuân
 Vẫn cảnh xưa: rượu nồng chen sắc áo
 Hoa tung bừng đùa nắng ấm lao xao
 Thoang thoảng bóng người diu qua sóng nhạc
 Nhịp tim hòa say khúc hát tương lai
 ... Bừng tỉnh giấc nghe hồn vương trong gió
 Lướt la-dà qua mây nước trăng sao
 Người nơi đâu, vọng về dây chung gián
 Khói hương trầm tưởng niệm vút trời cao.

động giấc quỳnh hoa

● MẠCH - QUẾ - HƯƠNG

Gọi lòng nhớ buồn biệt ly,
 Tiếng ca quyền gió người đi vẹn thề
 Tầng mây chúa điện chớp lòe,
 Trong đôi mắt ngọc lửa thè trào dâng
 Niềm thương năm, tháng, rộng dần,
 Trọn đời chưa dẽ một lần hé môi!
 Đêm này rực rõ góc trời,
 Nàng Thơ dõi Nguyệt chuốc mòn tình ta.
 Gió vàng động giấc quỳnh hoa,
 Chín trời... hạc trắng ghé qua phuong nào?
 Khiến lòng thực nữ nao-nao
 Muốn thu trọn ánh Trăng, Sao, vào hồn.
 Tạo thành Nguồn Sáng Yêu Thương,
 Bao trùm khắp cõi Thiên Đường, Thế Gian
 Sắc hoa thắm mãi không tàn,
 Hương nồng diêm thoắt, mơ màng Ý Thơ.

(Vĩnh-Bình)



SINH
VIÊN

đạp xe

CYCLO

* NGUYỄN VĂN

TÔI chỉ quen biết anh Tam Lang Vũ đình Chí bảy tám năm sau khi đọc quyền phỏng sự « Tôi kéo xe » của anh, xuất bản tại Hà nội thời liền chiển. Tuy không có gì đặc sắc và không linh động, tác phẩm vẫn hiện cho tôi một cảm mến chân thành sâu đậm, vì nó là thiên phỏng sự đầu tiên về đời sống của một lớp người nghèo khổ. Nhưng từ ngày tôi biết anh Tam-Lang khá nhiều, và nhất là từ khi vài người bạn thân trong làng văn khé bảo với tôi rằng Tam Lang không có đi kéo xe lần nào ; quyền phỏng sự của anh chỉ được viết theo câu chuyện hàn huyên của một anh phu xe kéo mà Tam Lang đã mời ăn uống trong một tiệm cơm bình dân ở Cầu gỗ, thì tôi mới hiểu vì sao quyền phỏng sự ấy không sâu sắc và kém phần linh động. Tác giả « Tôi kéo xe » đã không tôn trọng lương tâm nghề nghiệp của mình bằng một công trình giả tạo.

ĐẠP XE CYCLO

Anh đã không sống trong da thịt của anh, như một Jack London đã sống.

Anh đã không được hân-hiện kéo xe như một người phu nghèo-rách đã kéo xe.

Tôi phải thú thật rằng vì thế mà tôi đã bị mối hận văn-nghệ đó trong một thời-gian khá lâu.

Vào khoảng năm 1937, tôi có dịp vào Sài Gòn, được nghe anh em trong giới Văn-nghệ ở đây đồn rằng có một sinh-viên « Trung-kỳ » du học ở Pháp về, đã bằng cử-nhan Luật, đã xếp bằng-cấp ấy vào xó để đi làm « cu-li xe kéo ». Động-cơ căm-thúc đầy chàng thanh-niên trí-thức ấy lựa chọn một nghề-nghiệp không thích-hợp với chàng một tí nào về mọi phương diện, chính là quan-niệm của chàng về giá-trị của bằng-cấp cử-nhan Luật tương đối không bằng giá-trị của một nghề lao động. Nếu bảo rằng đó không chắc là quan-niệm thành-thật của chàng, thì nó cũng là một hình thức chống đối lại các thành kiến hủ-lậu của thanh-niên thời bấy giờ, như :

đi học để ra làm quan, đi Tây du học cho thành-tài về nước đóng vai trò « trí-thức thương-lưu », sống cho hạnh-phúc ích-kỷ của bản-thân và gia-dình mình, không hòa-mình với các lớp đồng-bào khồ-cục.

Chàng biết rằng một cử-nhan Luật du học bên Pháp về Saigon làm nghề kéo xe chắc chắn sẽ bị dư-luận nghiêm khắc của giới trí-thức và trưởng-giá « An-Nam », nhưng chàng đâu có cần dư-luận đó. Trái-lại, chàng muốn hành-vị can-dảm và cu-thể của chàng sẽ đạt đến kết-quả: chứng-tỏ cho các lớp thanh-niên Việt-Nam thấy rằng trên bình-diện luan-lý xã-hội, quyền-hạn và bờn-phận của tay-chân lao-dòng và của đầu-đầu-trí-thức đều như-nhau, không có cách-biép. Hơn nữa, khi người-trí-thức chỉ-lo thỏa-mản nhu-cầu cá-nhơn, từ-chối mọi đóng-góp vào công-cuộc phái-triền chung của tập-thé, thì giá-trị xã-hội của nhà-trí-thức thua kém hẳn giá-trị của lao-công.

Chàng sinh-viên cử-nhan Luật ở Pháp về muốn làm sáng tỏ ý-nghĩa của sự-chàng đi kéo xe giữa thành-phố Sài-Gòn. Mặc dù đó chỉ là một biếu-dương

tượng-trưng, nhưng chàng rất đáng-khâm-phục bởi đã nhắm đột-kích vào thành-trí của hủ-lậu phong-kiến dưới sự che-chở của thực-dân, và mở rộng-trí-óc của thế-hệ thanh-niên mới hướng đến chân-trời của Tự-do-Tiển-bộ.

Tôi rất tiếc nhiều-lần đi tìm anh « cu-li xe cử-nhan Luật » để nói với anh tất-cả lòng cảm-mến của tôi, nhưng không được gặp-anh.

Trở về Hà-nội, tôi muốn đến thăm anh bạn Tam-Lang Vũ-Đinh-Chí, tác-giá quyền « tôi-kéo xe » để đàm đạo với anh về con-người mà một-vài dư-luận ở Saigon đã gọi là « anh-cử-nhan-diên ».

Nhưng tôi suy-nghĩ kĩ, nói-chuyện ấy với Tam Lang phỏng có-ich-gì? Anh chàng họ Vũ thuộc-về giới-trí-thức nghèo, có đời-sống đơn-sơ, lương-thiên. Anh rất có-thể làm-nghề « cu-li xe » nhưng anh không-làm, vì chút tự-ái-tiều-tư-sản. Anh cũng-rất có-thể chạy-chợt làm-ông-công-chức-hạng-bự, nhưng anh cũng-không-làm vì khinh-thường danh-vọng. Thành-thứ Tam

Lang-cứ khu-khu ôm-lấy-cây bút-ký-giả, lang-thang-hết-tờ-báo này qua-tờ-báo-khác, vật-chất nghèo-vỗ, nghèo, và tinh-thần không-tiễn-bộ vẫn-không-tiễn-bộ! Bởi anh đã viết « tôi-kéo-xe » mà anh không-có-làm-cu-ly-kéo-xe. Anh vừa-nói-dối-với-cán-bút vừa-nói-dối-với-gọng-xe-kéo. Anh không-thành-thật phục-vụ một lý-tưởng-nào-cả, dù-là lý-tưởng của Văn-nghệ, hay lý-tưởng của gọng-xe-cyclo.

Nghĩ-như-thể-nên-tôi-không-muốn-nói-cho-Tam-Lang nghe chuyện-anh-thanh-niên-cử-nhan-Luat-làm-cu-ly-xe-kéo.

★

Tháng 12-1965, tôi-lại lang-thang ở Saigon, Một-buổi-trưa quá-Ngọ, đứng đầu đường Phạm-ngũ-Lão, gần-chợ Bến-Thạnh, tôi-dồn-xe-taxi-không được, xe-cyclo-máy-chạy-thẳng-không-thêm-trả-lời, tôi-vẩy-một-anh-xe-cyclo-đẹp. Một-bạn-trẻ-vào-tuổi-quân-dịch.

— Nga-tu Phú-Nhuận, bao-nhiêu-anh?

— Bác-cho-cháu-30.

Tôi nhanh bước lên xe, không mặc cả. Giá taxi chỉ có 12\$, nhưng thời buổi khó kiếm xe, và cyclo đạp mệt nhọc hơn nhiều. Nắng trưa gay gắt, thì giá đó cũng không quá cao.

Tôi còn thầm biết ơn anh đã đón tôi đi. Anh đạp thật mau. Gặp các nơi bị kẹt xe, anh lách qua, xe anh vọt lên trước, chạy bon bon một mạch, không thua gì xe gắn máy.

Qua khỏi ngã tư Lê thánh Tôn và Nguyễn trung Trực anh thẳng xe ngừng trước cửa trường Đại Học Văn khoa. Tôi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Năm bảy sinh viên nam, nữ, đang đứng trò chuyện trên bờ lề. Anh phu cyclo móc trong cái giỏ nylon treo sau xe một tập giấy lớn khổ cuốn tròn, gọi một sinh viên:

— Hoàng ơi! Nếu tao về không kịp giờ, mày chép bài giùm tao, nghe!

— Ủ.

Sinh viên từ trong công Đại học, chạy ra lấy cuốn tập. Các sinh viên khác ngó theo cười. Anh phu cyclo cũng cười rất tự nhiên rồi đạp xe chạy. Qua khỏi ngã tư Gia long, tôi tò mò hỏi:

— Anh là sinh viên văn khoa hả?

— Dạ, anh phu xe cyclo điềm nhiên trả lời.

— Anh bao nhiêu tuổi?

— Dạ thưa bác, năm nay cháu 23 rồi, bác ơi!

—Ồ, anh còn nhiều thì giờ để học.

— Đầu có nhiều, bác. Mỗi ngày cháu phải đạp cyclo hết 4, 5 tiếng đồng hồ... cyclo này đâu phải của cháu... của một ông quen biết người đồng hương với cháu ở Quảng Nam, ông cũng thuê của chủ xe. Nhưng ông yếu sức nên buổi trưa mệt ông nghỉ. Thấy xe đê không, mà cháu thất nghiệp, không có việc làm đê kiếm tiền tiếp tục việc học, cháu hỏi thuê lại ông vài giờ buổi trưa, và mấy giờ buổi tối. Nhưng ông cũng tử-lé. Biết cháu nghèo, ông cho cháu mượn xe đê chạy kiếm tiền mỗi ngày từ 12 giờ trưa đến 2 giờ rưỡi chiều, tối từ 9 giờ tới 11 giờ, gần giờ giới-nghiêm đem xe về trả ông.

— Ông cho anh mượn xe nhưng anh có chia tiền hoa hồng cho ông không?

— Dạ không. Ông không

đòi gì hết. Nhưng buổi nào cháu kiếm được khá, cháu mua biếu ông một chai bia, hay một gói thuốc Ruby, ông cũng vui-vẻ nhận lấy. Buổi nào ế, thì thôi.

— Sao ông tử-tế với anh như vậy?

— Dạ thưa bác, vì ông cũng ở Điện-bàn, cùng xóm với cháu Ông quen với cha mẹ cháu, và biết cha mẹ cháu cũng là dân lao động, đâu có tiền cho cháu học thêm. Cháu phải tự-túc, bác ơi!

— Anh đỗ Tú-tài ở đâu?

— Dạ ở Huế.

— Sao anh không học ở Văn-khoa Huế?

— Dạ, ở Huế khó kiếm việc làm lăm. Thành phố Huế nhỏ chớ không như Sài-gòn. May thằng bạn cùng đỗ một lượt với cháu, rủ cháu vô Sài-gòn kiếm việc làm đê tiếp tục học. Tui nó không giàu, nhưng không đến nỗi tệ như cháu, gia-dình tụi nó mỗi tháng gửi cho một vài ngàn đù rồi. Còn cháu thì phải xoay xở.

— Anh đạp cyclo như thế này, mỗi ngày kiếm được bao nhiêu?

— Dạ, cũng tạm đủ, không

có dư. Có bữa kiếm được một trăm, có bữa chỉ được 7, 8 chục. Bữa nào gặp mối Mỹ thì được khá hơn...

— Tôi tưởng anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Anh còn trai-trẻ, tay chân khỏe mạnh, chạy mau, được nhiều mối...

— Ác một cái là cháu chưa thông thạo hết các đường phố Sài-gòn. Sài-gòn rộng quá, cháu cứ chạy lầm đường hoài. Thí-dụ có lần một bà khách kêu đi từ chợ Phú-Nhuận lên đường Bô-Na, đúng lẽ chạy như cháu chỉ 10 phút là đến nơi, nhưng cháu chạy quanh quẹo thế nào mà thiệt lâu, đến một ngã tư có đèn đỏ, cháu ngó lên tăm bang tên đường thấy... đường Lê văn Duyệt ! Cháu phải cố đạp thật nhanh cho đến mót đường Lê văn Duyệt, đến bến xe đê hố Ngã Sáu cháu mới quẹo xuống chợ Bến thành. Bữa đó cháu đạp thiếu điệu hụt hơi, chở bà khách mập thù lù nặng ít nhất cũng 80 kí, mà chỉ lấy được 20 đồng bạc lại còn bị bà cự nự, muỗn gây lộn với cháu nữa chớ !

— Anh đạp cyclo đủ trả tiền cơm tiền trợ và tiền học?

— Dạ cháu ở chùa, thay trù trì cho ở đâu không lấy tiền. Cơm thì có bữa về chùa cháu ăn cơm chay với mấy chú tiểu, có bữa cháu ăn trong các tiệm cơm bình dân, gặp đâu ăn đó. Về vẫn đẽ đó, tụi cháu sao cũng xong, miễn no bụng là được rồi. Có khi ăn ở các quán cơm xã hội còn tiền phí tồn v毅力 việc học thì cháu lo đầy đủ. Kèm hết các món tiền vặt về các nhu cầu khác, cháu khéo tiện tặn cũng không thiếu thốn như trước nữa. Nhưng đạp xe cyclo mất nhiều thời giờ quá, bác à.

— Nhưng anh vẫn theo đúng chương trình của niên khóa, không bê trễ chớ?

— Dạ, không đâu, bác à. Cháu quyết học cho đến nơi đến chốn mà. Thà cháu hy sinh các cái gì khác, chứ cháu không đòi nào bỏ bở dang việc học...

— Anh định tương lai sẽ làm gì?

— Dạ, cái đó khó nói lắm, bác à. Cháu không có tham vọng gì lớn lao đâu. Cháu chỉ muốn học cho thành con người hùng-dũng thôi. Nhưng thấy thời buổi bây giờ, cháu ngại lắm. Dĩ nhiên là cháu có cái lý-tưởng

của cháu, cháu sẽ đem khả năng nhỏ bé của mình để phục-vụ cho Dân-tộc trước hết, cho Quê-Hương, cho Đồng bào, nhưng hoài bão đó, biết có thực hiện được không?... Thưa bác, cháu vạch sẵn con đường, nhưng vẫn nhầm mắt theo định-mệnh... Thấy thời buổi bây giờ, và thế hệ thanh niên hiện đại, sao nhiều lúc cháu chán quá, thấy tương lai của Dân-tộc còn mù-mịt quá, thân-thế của tụi cháu cũng không biết sẽ như thế nào!....

Đến ngã tư Phú nhuận quẹo sang đường Chi lăng một chú anh sinh viên Văn khoa cui-cyclo ngừng xe, tôi xuống. Tôi móc túi còn hai tấm giấy 20đ tôi trao hết cho anh, anh lấy 10đ để trả lại, tôi bảo:

- Thôi anh khỏi thối.
- Cảm ơn bác.
- Chào anh nhé, và chúc anh nhiều may mắn.
- Tôi xiết chặt tay anh trước khi từ biệt.

oOo

Về nhà, tôi vứt cặp da trên bàn, nằm xuống giường, gác tay lên trán.

Tôi nhớ lại ông bạn Tam-lang Vũ đình Chí, tác giả quyền sách «tôi kéo xe» mà ngày nay chẳng còn ai buồn đọc đến. Thế hệ đó vứt đi!

Tôi nhớ lại anh cử nhơn luật du học bên Pháp về làm nghề kéo xe ở Sài-gòn để biểu dương một luân lý xã hội Việt-nam mới. Nhưng từ 1935 đến nay tôi không còn nghe nói đến anh nữa. Tôi dò hỏi tin tức về anh nhưng không tìm ra bóng dáng. Có lẽ, nếu anh còn sống, ngày nay anh cũng như tôi, lý tưởng không đạt, hoài bão không thành, bắt

lực trước muôn nghìn đau khổ của dân tộc, bi thảm của quê hương, khóc cũng dở, mà cười cũng dở, bon người vô dụng, như chúng tôi, thôi cũng vứt đi!

Chỉ còn cầu nguyện Phật trời và Hồn thiêng của Đất Nước phù hộ cho lớp trẻ có chí lớn của ngày nay, như những bạn sinh viên đạp xe cyclo, giữ đầy nghị lực nung đúc nhiệt tâm để thực hiện cho kỳ được giắc mộngnghìn năm của tuổi trẻ Việt-Nam: gầy dựng lực lượng tiến-bộ hùng-cường của Dân-tộc.

N.V.

CHIA BUỒN

Bạn TÙ - CHUNG

Tổng thư-ký tòa-soạn báo CHÍNH LUẬN tạ thê ngày 0-12-65.

Toàn thể bộ Biên-tập Tạp-chí PHÒ-THÔNG vỗ cùng cảm-kích, xin kính lời thành-thật phán-ưu cùng quý đồng nghiệp, và tang quyến.

Xin cầu nguyện cho anh-linh bạn TÙ-CHUNG được tu-diệu miên Cực-Lạc.

Tạp-chí PHÒ-THÔNG

gió xuân

□ TRẦN - TUẤN - KIỆT



niềm vui sướng như cánh rừng
xin hạt sương đừng rơi xuống
nguồn hạnh phúc như biển cả
xin đợt sóng đừng nhô lên
tình thân ái như vòm trời
xin bão giông người cuồng nộ
tất cả đều trở về
trong cõi vô cùng đó
xin anh em đừng giận nhau
nhưng tôi xin từ giã
ở mút mù sông núi mùa xuân
của người đời
để tôi làm hơi gió thổi
ngày mai em ngồi trên bao lơn
oi điện dài mènh mông của một thời đại mờ
hắng triệu năm sau
mùa xuân mang chiếc bờm ngựa trắng
sải qua khu rừng trầm
em có nghe làn hương
bát ngát một vùng hoa cỏ
xin em đừng buông tiếng hò cầm
xao xuyến tấm hồn tôi lúc nọ.



BÀ Tú cứ nhòng-nhở, đòi ông Tú đưa bà « đi Bô-na » để xem các gian hàng bán quà Tết.

— Người ta bày bán nhiều đồ chơi đẹp lấm. Minh ơi !

Ông Tú rất ghét đi « bát phở », bà Tú biết như vậy. Nhưng lần này chính ông cũng muốn xem đồ chơi năm 1965 được tiến bộ như thế nào, nên ông lấy dao cạo râu để sửa soạn đi. Bà Tú ngồi đánh mồi son.

— Em chỉ thích đi xem những con búp-bê. Mình mua cho em một con búp-bê nhé ?

Ông Tú cầm kéo hớt mấy sợi lông thò ra ngoài lỗ mũi.

— Tết năm nay em mấy tuổi nhỉ ?

— Tôi không còn là con-nít nữa, nghen bồ ! Nhưng tui thích chơi với búp-bê hơn là chơi với người « nhón ». Người ta họ ý họ là « người nhón » họ cứ mắng tui là « trẻ con », họ chọc tui khóc tối ngày, họ tàn nhẫn vô-nhơn-dạo, chứ tui thì luôn luôn hiền lành, ngoan-ngoan như con búp-bê.

Ông Tú đã cạo sạch râu, sờ tay lên cầm thấy nhão thinh. Nhưng ông quay lại Bà Tú :

— Còn tui thì không hiền lành ngoan-ngoan hả ? Bồ bảo tui tàn nhẫn vô nhơn-dạo hả ? Thời tui không đi Bô-na với bồ có đâu.

Bà Tú vội-vàng chạy lại ông Tú.

— Không, không, Minh ngoan lấm chứ. Minh mặc áo đi Saigon với em đi. Minh mua một con búp-bê để làm quà Tết cho em nhé. Một con búp-bê biết nói, biết cười, biết hát, biết giận, biết hờn, và biết... ngoan ngoan như mình vậy nhé.

— Ủ, bồ nói tui ngoan như vậy thì tui mới đi chớ bộ. Xong chưa, đi ! Đi sớm, về sớm, đi tối nay tui còn bận nhiều việc lấm. Tui không có nhiều thời giờ rảnh đâu nghen ?

Hai người sửa soạn xong, khóa cửa ra đi.

Đón xe taxi không được, cyclos máy và cyclos đạp đòi giá quá cao, bà Tú rủ ông Tú cuối bộ... từ Phú-Nhuận lên Saigon. Đọc đường bà hỏi :

— Minh ơi, hồi mình còn nhỏ, Tết mà thường mua những đồ chơi gì cho mình ?

— Từ 3 tuổi đến 10 tuổi anh còn ở trường, chưa biết mặc quần

MÌNH ƠI

và mê đồ chơi lấm.

— Thật hả ? Bà Tú phá lên cười : 10 tuổi bồ còn ở trường à ?

— Hồi đầu thế-kỷ này, cho đến khoảng 1920 — 21, hầu hết con nít Việt-Nam vào lứa tuổi của anh đâu đã biết mặc quần ! Trên đỉnh đầu cao trọc hây còn chừa một chỏm tóc. Mỗi lần mẹ đi chợ Tết là anh đòi đi theo. Mẹ cưng anh cũng dắt anh đi, không cần mặc quần cho anh. Ở các chợ tinh và chợ quê người ta bán biết bao nhiêu là đồ chơi ! Nhưng có ba bốn thứ là thông dụng nhất cho con nít nhà nghèo cũng như nhà giàu. Nè con ngựa bằng đất, phết vôi trắng và tô màu lòe loẹt. Buổi chợ sáng 30 tháng chạp là buổi chợ tất niên, mẹ mua con ngựa cho thằng con trai của mẹ, ôi thôi thằng con trai mừng quỳnh lên ! Về nhà, nó lấy giây chuỗi buộc vào cõi ngựa, đất ngựa chạy cùp-cùp trong sân và chạy khắp quanh vườn. Con ngựa cao không quá hai tấc, chạy cứ té té xuống, chú bé khoái lấm. Nhưng cho nó chạy nhiều sợ nó mệt, bé liền dắt ngựa ra giếng mực nước tắm cho nó. Không đề bị dội nước nhiều quá các màu

xanh đỏ trên thân ngựa bị nhòa ra hết và sau cùng con ngựa dài cũng rá-tới từng mảnh. Thằng bé khóc dữ ! Khóc suốt ba bữa Tết ! Nhưng nó còn có con Chút-chút, gồm ở hai đầu hai cái nắp bằng đất sét, rồng ruột, nồi kín liền





đoạn giữa bởi một ống tròn bằng giấy-bồi xếp lại thành lăn, na-ná như chiếc accordéon nhưng chỉ lớn bằng nắm tay thôi. Hai nắm đất ở hai đầu và ống giấy ở giữa đều tô màu, vẽ hình một con vật kỳ-lạ có hai đầu và một khúc mènh. Tên của nó là con chút-chút. Hết kéo ra đầy vô hai đầu ống thì nó thốt ra một tiếng kêu «chút-chút» nghe dễ thương là! Nhưng thằng bé thích hơn hết là cái trống bùng loại lớn và loại nhỏ làm bằng một vành tre tròn, thứ lớn bể kính độ hai tấc, thứ nhỏ 1 tấc, hai mặt bồi bằng giấy bồi căng thật thẳng và vẽ hình những cành hoa. Hai bên cột hai sợi nhợ dài độ 5 phân, nơi đầu nhợ có dính một cục đất lớn bằng hột gạo. Một chiếc que bằng tre cắm vào vành tre để cầm. Lắc qua lắc lại

chiếc que đó thì hai sợi nhợ cũng lắc lại lắc qua và hai cục đất dính lên hai mặt trống thành những tiếng lồng-bùng lồng-bùng nghe êm tai đáo-dề.

— Hồi ấy chưa có búp-bê, hà Mình?

— Chưa. Ngày nay gia-dinh Việt-nam nào có con nít cũng đều có búp-bê, hoặc lớn hoặc nhỏ đủ hạng, nhất là loại búp-bê bằng nhựa.

Trước Đệ-nhị Thế-chiến, những búp-bê đó đều là hàng nhập-cảng của Pháp, nhưng chỉ phô-biển khắp nơi từ sau Đệ-Nhất Thế-chiến mà thôi. Từ 1918 trở về trước, búp bê bây giờ là đồ-chơi rất hiếm ở xứ ta. Nhưng ở Âu-Châu, nhất là ở Hy-Lạp, 2000 năm trước Giê-Xu, người ta đã làm búp-



bê cho trẻ con chơi rồi. Suốt mấy thế-kỷ từ Thượng-cổ Hy-Lạp, La-Má, Ai-Cập, đã có búp-bê bằng gỗ, bằng đất, bằng xương, sau mới có búp-bê bằng sáp, bằng ngà. Thế kỷ XVII, vua Louis XIII của Pháp (1610-1643) hấy còn chơi búp-bê bằng đất.

— Vua mà chơi búp bê?

— Louis XIII là con trai của Đại-Vương Henri IV, lúc phụ- hoàng bằng-hà thì Louis lên nối ngôi mới có 9 tuổi. Ngài ra thiết-triều hãy còn ôm búp-bê trong tay để chơi! Hoàng tử Cảnh, con trai của Vua Gia-Long, là đứa con-nít Việt-nam đầu tiên được chơi búp-bê, nhưng ở Paris! khi Gia-Long cho Hoàng-tử Cảnh đi với Giám-mục d'Adrian sang Pháp để cầu viện, Cảnh được ở tại điện Versailles với thái-tử Pháp, con trai của vua Louis XVI và Hoàng-hậu Marie Antoinette. Nơi đây, hai đứa bé đồng lứa làm quen rồi chơi thân với nhau. Con vua Louis XVI có lấy một búp-bê bằng sáp, mặc áo như Công-chúa Âu-châu, cho con trai của vua Gia-Long chơi.

— Hoàng-tử Cảnh có đem con *poupée* đó về Sài-gòn không?

— Trong Sứ-sách Pháp không có nói đến việc Hoàng-tử Cảnh có đem con búp-bê nào khác về xứ «Sài-gòn» không, chứ con búp-bê sáp kia thì đã bị té gãy tay.

Thế-kỷ XVIII, búp-bê Âu-châu đã mặc áo đúng theo thời-trang. Đến năm 1823, thợ-máy Maelzel, người Hòa-lan, sáng chế ra loại búp-bê biết nói, với một cái máy vận giây thiều được đặt ở trong bụng con búp-bê. Năm 1826, ở Paris xuất hiện loại búp-bê ngồi thì mở mắt, đặt nằm xuống thì nhắm mắt... ngủ!

—Ồ, ở Saigon em cũng có thấy bán búp-bê mở mắt, nhắm mắt. Mình à. Dễ thương lắm! Đôi mắt chớp-chớp giống hệt nàng Bạch-Tuyết của Walt Disney.

— Loại búp-bê đó chỉ mới nhập-cảng qua xứ ta vài chục năm nay thôi. Bên Tây-phương, các loại búp-bê đẹp, tinh-xảo, đã được phô-cập trên thị-trường từ lâu.

— Hồi nhỏ em mê chơi búp-bê lắm, Mình ơi. Bây giờ lớn rồi mà em cũng còn thích những búp-bê đẹp,

— Con gái, ai cũng thích chơi búp-bê. Có cô em gái nào mà không thích nâng-niú, âu yếm búp-bê, may áo may quần cho búp-bê ? Cho nên Tây có câu :

La poupee est l'enfant de l'enfant
(Búp-bê là đứa con của trẻ con)

— Bộ chỉ có con gái mới chơi búp-bê, chứ con trai không thích sao ? Hồi nhỏ Mình cũng thích ôm búp-bê chó bộ !



— Anh đã nói hồi anh còn nhỏ, làm gì đã có búp-bê mà ôm ! Phần nhiều con trai có những đồ chơi riêng, không giống như con gái, cũng như con gái đâu có thích ró đến đồ chơi của con trai.

Nên biết rằng thời xưa con gái không được có đồ chơi nhé. Những đồ chơi đặc biệt Tết của nước ta do những người thợ chuyên môn và tinh-xảo của xứ ta sáng-chế đều toàn là đồ chơi cho con trai, như con ngựa đất, con chút-chít, cái trống bủng v.v.. mà rất tiếc ngày nay tìm không thấy nữa. Ngoài ra hầu hết các đồ-choi khác như các đồ-choi bằng giấy trong ngày Tết Trung Thu, **đầu lân, đèn kéo quân**, các loại **đèn**, **ông tiến sĩ giấy** v.v.. do người Tàu truyền qua từ mấy thế-kỷ trước, thì con gái 6, 7 tuổi mới được chơi chung với con trai, nhưng cũng chỉ được chơi đèn mà thôi. Bộ phải biết con gái của nhà Nho chỉ được có bốn món này : *Dung, công, ngôn, hạnh*.

— Sao thời trước các cụ bắt công với con gái thế, hả Mình ?

— Tại sao các cụ bắt công như thế, thì hỏi các cụ, chứ anh đâu có biết ! Nhưng xét cho kỹ, cũng đừng trách các cụ nhiều quá vì ngay ở bên Tây phương từ thế kỷ XIX trở về thời thượng-cô, con gái cũng chỉ chơi búp-bê, đó là món chơi đặc-biệt dành riêng cho con gái. Chữ **poupée** chính là do chữ latin *pupo*, nghĩa

là nhi-nữ. Còn hầu hết các đồ chơi đều là đề cho con trai. Một số đồ chơi hiện nay đã có từ thời Thương-cô, như cái rung (leng - keng), những bàn ghế nhỏ nhở, bằng đất, bằng bột. Ở Án-Độ, 200 năm trước J.C. và ở La-Má cõi diền đã có xe ba bánh, bốn bánh (đồ chơi bằng gỗ) và **trái vụ**. Trái vụ, (toupie), ngoài Bắc gọi là « **con quay** » từ thuở xa xưa đó không những là đồ chơi của trẻ con, mà của cả người lớn. Một Thi-sĩ Pháp, thế kỷ XX, đã ca ngợi nó :

*Tourne, tourne, ma Toupie,
Tourne, tourne, tourne encor..
Si tu t'arr'es, ma mie,
Je te frapperai plus fort.
... . .*

*Ma Toupie est bien conduite,
Et tourne sur le sol plat.
Elle a peur, ma pauvre petite,
De mon fouet qui la bat*

*Quay, quay, con quay của ta oi.
Quay, quay, quay nứa đi thôi.
Nếu mi ngừng, mi té,
Tu sẽ đánh mi mạnh hơn thế !
Con Quay của tớ chạy ngoan lắm
nhé,
Nó quay trên mặt đất bằng*

*Nó sợ, tội nghiệp con bé.
Cát roi của tớ đập nó chạy phăng.*

300 năm trước Chúa Giáng-sinh, ở Ai-cập, Ba-tu, Hy-lạp, trẻ con cũng đã chơi quả bóng bằng sáp, và đánh vòng bằng những cànd cày mềm uốn tròn. Trẻ con Việt-nam thì chơi **bóng** **bóng heo** phơi khô và thổi phồng lên.

Đồ chơi bằng đất, hoặc bằng chì, nắn thành hình **người lính**, cầm đảo, mạc, được xuất hiện từ Thế-kỷ XIV. Vua Charles VI (1380-1422) đã lớn vẫn còn mê chơi súng đại-bác nhỏ bằng gỗ. Vua Louis XIII, lúc 10 tuổi, thích chơi trống, và ná. Con trai của Hoàng-dế Napoléon, Roi de Rome, cả ngày chỉ chơi với đám lính bằng chì, sơn đủ màu. Ná cho trẻ con chơi hồi xưa làm bằng gỗ, và chỉ để bắn trái cây, hoặc ngọn cây. Đầu thế kỷ XX mới có ná cao-su bắn chim chích và chim sẻ. **Lính** **bằng chì**, đầu tiên, xuất hiện dưới thời vua Saint Louis, còn mộc-mạc, vụng-về, qua thế kỷ XVIII và XIX dưới thời **Cách mạng Pháp** và thời Napoléon

thành phố Nuremberg (Đức) mới biến-cải ra thành những hình thức mới và có mỹ thuật hơn nhiều. Ngựa gỗ xít-du, dề trẻ con ngồi trên yên ngựa, nắm hai tay ngựa, nhún lên nhún xuống bắt chước như ngựa chạy, mà ngày nay ở tận thôn quê Việt-Nam đâu cũng có, đã xuất hiện từ 120 năm trước J.C., dưới thời La-Má chiếm đóng xứ Gaul. Hiện nay ở Bảo-tàng viện British Museum của Anh hãy còn giữ được một chiếc ngựa gỗ xít-du của thời-dai Gallo romaine ấy.

Ở thôn quê Việt-Nam, trước đây chưa phồ-biển đồ chơi ngựa xít-du, thì trẻ con ở nông-thôn ta làm ngựa bằng tàu chuối... hoặc một cành cây.

— Làm cách nào, hả Minh?

— Thì cởi tàu chuối mà chạy nhong-nhong như « ngựa ông dã về » chứ có gì đâu! Đôi khi không có tàu chuối, thì dùng cái chổi cau làm ngựa cũng thích thú vậy! Trẻ con Việt-nam còn dùng tàu chuối làm súng nữa chứ. Đồ chơi súng gỗ mới bắt chước của Pháp từ sau Thế-nhất Thế chiến mà thôi.

— Súng tàu chuối làm cách nào?

— Ngày Tết, mẹ mình rọc lá chuối xanh để gói bánh chưng, bánh té, còn cái tàu không thì vứt đi. Mình lượm cái tàu đó, rồi rón rén vô bếp, lấy cặp con dao phay thật bén đem ra sau hè, mình bồm một vết xiêng khá sâu vào tàu chuối rồi lật đứng nó lên, làm một dọc mười cái như vậy suốt trên thân tàu chuối. Rồi lấy bàn tay vuốt một lượt từ góc đến ngõ cho mẩy miếng chuối đó nằm ripe xuống chỗ cắt của nó, đồng thời một loạt tiếng tạch tách-tách... nô nghe như súng mi-tray-dét vậy.



Hồi nhỏ Minh hay chơi súng như vậy đó hả?

— Ôi,

— Còn đồ chơi súng máy, bây giờ, vănhững xe ô-tô, xe jeep, xe lửa... có từ hồi nào?

— Bắt đầu thế kỷ XX, đồ chơi ngựa đất, ngựa gỗ hết còn hấp-dẫn nữa rồi, vì theo luật tiến hóa, các đồ chơi xe ô-tô, xe mô tô, xe lửa bắt đầu chạy rầm-rầm trên thị-trường của trẻ con. Lần lượt các đồ chơi máy-móc xuất hiện, do sự phát triển của máy móc mà ra. Dĩ-nhiên thời đại cơ-khí phát minh ra nhiều nguyên-liệu mới, thì có những đồ chơi tinh-vi làm bằng những nguyên-liệu mới, thu nhỏ lại hình-thức của những cơ-khí mới, từ chiếc xe lửa có đường rầy đến những tàu ngầm nguyên-tử, tàu bay Skyraider và hỏa tiễn lên rắng...

— Nhưng cũng có những đồ chơi chỉ thịnh hành nhất thời mà thôi. Như yo-yo, hula-hup, diabolo...

— Diabolo như thế nào?

— Nó cũng như yo-yo, chỉ có khác đôi chút về hình thức, và dã có từ thế kỷ XVIII, thịnh hành nhất giữa thế kỷ XIX.

Thời Nữ sĩ George Sand số đông văn nghệ sĩ trẻ tuổi đã chơi diabolo.

Đầu thế kỷ XX, diabolo lại tái hiện trong vài năm đầu rồi biến mất. Năm 1932-33, diabolo lại xuất hiện, dưới hình-thức yo-yo đúng vào thời kỳ thanh niên lâng-mạn và tiêu-thú tân-thời duai chơi và khiêu-vũ, sau những vụ khởi nghĩa oai hùng và bi thảm của Việt-Nam Quốc Dân đảng ở Bắc, và những cuộc nổi-lộn, máu lửa đầu tiên của Cộng-sản ở Trung-Nam.



Lúc bấy giờ đường phố Saigon cũng như Huế, Hà-nội và khắp các tỉnh lớn nhỏ một số đông thanh niên di chơi với cái Yo-Yo trong tay, với một sợi giây rút lên rút xuống bằng nhiều « pha » biêu-diển tài-tình khéo-léo.

Nhưng chỉ vài năm rồi tự nhiên phong-trào Yo-Yo biến mất. Năm 1960-61 lại xuất hiện, do

người Mỹ nhập cảng, phong-trào chơi hulahup mà chắc em còn nhớ. Chắc em cũng có chơi hula hup đó. Nhưng chỉ được gần hai năm, không ai thèm chơi nó nữa cho đến trẻ con cũng hết đòi mua hula-hup để chơi.

— Hồi đó, em cũng tập chơi halahup nhưng không được. Em đã ý thấy ai chơi hulahup giỏi thì nhảy mambo, và twist cũng giỏi...

— Ngày nay đồ chơi rất tiến bộ. Không những trẻ nhỏ mà phần nhiều người lớn cũng thích. Ở Paris vừa rồi có một cuộc triển lãm các đồ chơi của khắp thế giới. Có hàng mấy nghìn thứ đồ chơi tối tân, tuyệt xảo như các thứ búp-bê biết nói, biết cử động của Mỹ.

— Làm sao búp-bê biết nói được hả Minh?

— Người ta đặt trong bụng nó một máy magnétophone đã ghi âm một số câu nói thông thường. Hết ván giây thiều cho chạy magnétophone thì tiếng nói phát ra chứ có gì đâu. Có nhiều loại Búp-bê Mỹ có những cử-chì và cười nói y hệt một em bé. Ngồi xem một lúc cứ tưởng là một em bé thật chứ không phải là poupee. Có

những poupees đòi uống, đòi ăn, và nếu đánh nó nó ré lên khóc. Cũng như có những đồ chơi bằng con gấu, con chó, của Walt Disney biết kể một chuyện đời xưa, và hát những bài hát trẻ con hay đáo để. Trung-Cộng có những xe lửa chạy kêu ầm-ầm, điếc tai, y như xe lửa thật. Những đồ chơi bằng Plastique đẹp và rẻ tiền, do HongKong chế tạo nhiều nhất. TâyĐức sản xuất toàn các loại thú vật bằng sành, bằng nhựa đủ loại, dù cỏ, dù chưng diện trên bàn giấy, hoặc trong tủ kiếng, hoặc trên mặt tủ.

Và nhất là loại búp bê, và thú vật, cử động rất tự nhiên theo những sợi giây điều khiển do những bàn tay bí mật. Về loại đồ chơi marionnettes đó, người Đức có thể là quán quân, sau nữa là người Trung Hoa. Một vài Chú Chết ở Chợ Lớn biểu diễn tuồng Tam Quốc bằng các nhân vật búp bê bằng vải được điều khiển một cách tuyệt diệu. Sau búp bê Mỹ loại "mannequins", thì búp bê mannequin của Nhật và Úc khéo không đâu bằng. Các loại súng, xe tank, xe thiết giáp chạy tới, chạy lui, do người Anh sản xuất nhiều hơn cả, và đó là món sở trường của

thần dân của Nữ hoàng Elisabeth. Các loại đồ chơi xe máy, xe ba bánh, do sứ Espagne sản xuất chuyên môn. Có điều mâu thuẫn nhất, là dù loại đồ chơi của cây Noel, lại được xuất cảng nhiều nhất từ các xứ Cộng sản Nga sô, Tiệp khắc, Ba lan là những xứ vô thần, chống tôn giáo. Pháp thì sản xuất các loại đồ chơi bằng plastique tháo ra được và trẻ con có thể ráp lại được. Đặc biệt nhất là loại Búp bê bỏ túi. (Bébé de poche) có thể xếp lại gọn gàng để bỏ trong túi các em khi nào hết chơi. Loại này đã được giải thưởng Oscar đồ chơi trong năm 1965-66.

— Trẻ nít đời nay sướng quá, đồ chơi nhiều và đẹp, tha hồ chơi. Thuở em còn nhỏ, đồ chơi cũng chưa có nhiều như bây giờ.

— Đồ chơi bây giờ, người lớn cũng thích, chớ đừng nói là trẻ con. Những xe-lửa có đường ray chẳng hạn nhiều người cha nói là mua về cho con chơi, nhưng về nhà chính người cha thích bày nó ra giữa xa-lông để nó chạy cho coi mè. Cái kèn trẻ-con chẳng hạn có ra cái đech gì đâu thế mà họa sĩ Picasso khoái chí-tử. Ông

già trên 80 tuổi ấy cứ mỗi lúc buồn-buồn, hai tay không có gì vẻ thì lấy cái kèn ấy ra thổi chơi. Frank Sinatra, cái ông vua claqueuse độc-đáo ấy chỉ thích mua các thứ đồ-chơi chung-diện đầy nhà. Nhà văn Claude Farrère, và Thi-sĩ Cocteau thì trên bàn viết luôn luôn có mấy cô geishas Nhật bằng búp-bê. Không kể Walt Disney, nhà quỹ-thuật của Dessins animés, khoái đồ chơi đến dỗi bỏ tiền túi ra xây dựng nguyên một khu giải-trí gọi là Disneyland toàn đồ chơi cho con nít và... người lớn. Vua Duy Tân của nước ta thì thích chơi cầu sú-tử bằng đá, có khi cả buổi nhà vua tiء tuỗi ấy ôm cầu sú-tử đá ngồi mo-mộng trong vườn Thượng-Uyên. Vua Thành Thái thì, trái lại chỉ có có một trò chơi say mê nhất là cởi ngựa cầm gươm chém các cây chuối trồng quanh vườn. Tại vậy mà có lần Hoàng-de đang hăng say phi ngựa vung gươm chém sứt một cái vú của một bà thứ phi đứng gần đó. Có nhiều người có những món chơi lạ kỳ, thích những trò chơi thật là vô lý, như vua



*Pour nous porter des tas des jouets,
des poupées...*

Ông (ông nội) đã băng qua Paris
giữa mùa giao mùa súng thảm thê,

Đè đem về cho bọn tôi những
đồ chơi, những búp-be...



Ông Tú khẽ ngâm hai câu thơ
của Victor Hugo cho bà Tú nghe
thì hai người vừa đến đường Lê-
Lợi. Người ta đi đông-nghịt trên
lề đường, chen chân không được

Louis XVI từ nhỏ cho đến bốn
năm muối tuổi chỉ mê chơi *chìa-*
khóa, chuyên múa làm *cô-léc-xoang*
chìa khóa đủ loại. Trong lúc
cách-mạng 1789 nô đùng-dùng
trong Kinh đô Paris, dân-chúng
biết tình là hé tết ầm-ỉ, thì nhà vua
còn say-mê trong lò-rèn sau Cung-
diện, lấy sắt vụn đúc chìa khóa
è... chơi !

Thi-sĩ Victor Hugo làm thơ
nhớ những đồ chơi và những búp
bê hồi còn nhỏ, trong thi phẩm
« *L'art d'être Grand-Père* ».

*Il (grand père) traversait Paris
tragique et plein d'épées*



nữa. Tiếng cười nói ồn ào náo-nhiệt, xe chạy vùn-vút như mắc cùi. Câu chuyện Đồ chơi của ông Tú dành bò dở. Nhưng bà Tú trông thấy những quả bong-bóng bay lơ-lửng lên trời xanh, liền reo lên như một em bé :

— Ô kia, Bong-bóng té-c-ni-cô-
lo... đẹp ác ! Đẹp ác !

■ DIỆU HUYỀN

VĂN CHƯƠNG



THOÁT-LÝ
—
THỰC-TẾ

THÀM
THÈ
HÀ

NĂM nay, tôi hứa với
anh Nguyễn-Vỹ sẽ
viết bài « Phê bình
văn nghệ 1965 » cho Phò-
Thông số Xuân. Kiềm điêm
lại nhữug tác phẩm đã xem,
tôi có ý muốn nhận xét một
cách lạc quan, trái hẳn với
thái độ cầu toàn, bất mãn
của bao nhiêu nhà phê bình
trước hiện tình văn - nghệ
hiện nay. Tôi định nhận xét

rất tỉ mỉ ba nhà văn mới
hiện diện trên văn đàn :
Hoàng Trúc Ly, Lê Xuyên,
Sĩ-Trung qua nhữug tác
phẩm vừa xuất bản. Tôi cũng
định đề cập đến vài nhà thơ
mà tôi thấy có ít nhiều triển
vọng qua nhữug tiếng thơ
tâm huyết trên các thi phẩm
và tạp chí văn nghệ gần đây.

Tôi tự hẹn tuần này, sau
khi đi dạy học ở trường

trung học bán công tại Trảng Bàng về, tôi sẽ viết thật xây dựng, thật cởi mở...

Đêm ấy năm ngủ ở đất Trảng tôi nghe tiếng àm i nồ. Rồi tiếng đại bác, tiếng một chè vang lên từng chập làm rung chuyển cả lòng đất. Bỗng nhiên tôi nhớ đến hai câu thơ thật phù hợp với cảnh này :

*Ai nghe lòng đất quấn đau,
Sóng nằm nứt đứng nhìn
nhau bùi ngùi.*

Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng đọc được bài thơ nào thâm thúy, thật tế và cảm động như hai câu thơ ấy.

Sáng hôm sau nhằm 6-12-65, tôi đến trường dạy học như thường lệ. Học sinh ở đây ngoan ngoãn, lễ phép. Tinh thần trò có vẻ đậm đà, thâm thiết hơn ở thủ đô. Cố lễ vì vậy, mà tôi lưu luyến mãi không khi học đường nơi đất Trảng.

Tôi đang giảng hăng say, bỗng nghe một tiếng nổ

vang dội. Cánh cửa lớp bật tung ra. Khói từ đâu tuôn lên mù mịt. Học sinh nháo nhao. Vài đứa nói to với giọng sợ hãi :

— Thưa thầy, tiếng súng nổ bên lớp Đệ-thất.

Tôi bình tĩnh bảo :

— Các em hãy nằm xuống. Coi chừng đạn lạc.

Nhiều đứa vẫn lao-chao :

— Thưa thầy, khói từ lớp Đệ thất công-lập bay sang.

Nên rõ trường bán công tôi dạy và trường công-lập cùng ở chung một địa-diểm, giữa khu vực quân-sự. Một bên là nghĩa quân, một bên là biệt-động-quân và pháo binh.

Giữa lúc ấy, tiếng súng lại nổ lên từ phía, súng lớn có, súng nhỏ có.

Tôi vẫn bình-tĩnh dặn :

— Nằm rạp xuống. Chắc khu vực này bị V.C. pháo kích. Đứng chạy bay.

Mười lăm phút trôi qua trong kinh-khổng, hãi-hùng. Bỗng tiếng súng im bặt. Một

phút, hai phút, ba phút... Tôi đếm từng giây đồng hồ. Học sinh các lớp Công-lập bỗng ùa ra như nước vỡ bờ, chúng cõi thoát chạy ra khỏi khu vực quân-sự. Học sinh bán công lại nháo nhao, đòi chạy về. Rồi chúng túa ra, chạy thực mạng. Tôi cũng đứng lên nối gót theo.

Bỗng một tiếng nổ vang lên như trời long đất lở. Tôi nằm rạp xuống, lăn vào ván phòng gần đó, chỉ còn kịp nghe nhiều tiếng kêu la thảm thiết. Rồi tiếng súng lại vang lên như sấm sét, như những bản nhạc khủng-khiếp của tử thần. Tiếng súng xen lẫn với những tiếng rên la. Tôi chỉ thoát lưỡi hái tử thần trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng lúc ấy, tôi không sợ tiếng súng mà chỉ sợ tiếng rên la. Nhiều tiếng kêu la thảm-thiết ấy như sói vào tim tôi, làm cho lòng tôi đau xót, cõi tôi nghẹn-ngào...

Lúc tiếng súng im bặt, tôi chạy đến chỗ có tiếng rên la. Nhiều mái đầu xanh lúc nãy còn tươi vui trong lớp học, giờ đây đang quắn-quại trên

vũng máu. Những gương mặt xinh tươi đã trở nên tái ngắt vì mất máu quá nhiều. Có đứa ôm chân rên la. Có đứa chỉ đưa mắt nhìn tôi, môi lép hép không nói ra lời. Có vài em gái khóc lên, tiếng khóc đứt quãng vì đau đớn, vì sợ hãi.

Tôi hoa cả mắt, dòng lệ rung rưng lúc nào tôi cũng không hay. Tôi chỉ thầm nhủ: « Chúng ta là những nạn nhân của thời cuộc. Chiến tranh tàn nhẫn không buông tha cả những mái đầu xanh vô tội như các em. »

Tôi đang nghĩ ngợi thì xe cứu thương tới. Nhưng đã trễ rồi...

*
Tôi cầm bút để viết bài « Phê bình văn nghệ 1965 ». Tôi kiêm diễm lại những văn, thi phẩm đã đọc, những nhà văn nhà thơ đã gây sóng gió ít nhiều trong văn đàn năm qua.

Xa xa, vắng vắng lại tiếng súng. Những hình ảnh thật linh động, thật não-nùng hiện ra trước mắt tôi : lớp học trang nghiêm, những mái đầu xanh vô tư ; kia nụ

cười hồn-nhiên ngày-thơ
của Cúc, gương mặt hiền
lành phúc hậu của Sương,
giọng nói ngập-ngừng bén-
lẽn của Liên, đôi mắt bồ câu
đen láy của Oanh. Rồi tiếng
nô. Rồi hồn loạn. Rồi ngã
gục. Không-gian nh.r nhuộm
màu máu. Thời gian như
ngừng động lại trong tiếng
gào thét, rên siết, nức nở...

Tôi bàng-hoàng buông
bút. Lâu thật lâu tôi mới
nhìn tới những quyển sách
đề trên bàn. « Mối tình đầu »
của An-Khé, « Chú Tư Cầu »
của Lê-Xuyên, « Đêm dài
muôn thuở » của Hoàng trúc-
Ly đối với tôi- bỗng trở nên
nhạt-nhẽo và duyên. Mỉa
mai hơn, « Trái Cẩm » của
Hoài-Điệp Tứ như một tràng
cười quái gở nỗi lên ché
riêu nỗi đau thương quắn-
quại của kiếp người thời-
loạn.

Tôi có cảm tưởng hầu hết
những tác-phẩm văn-
chương Việt nam 1965
đều thoát - ly, thật - tế

DANH NGÔN

Người thừa hưởng là một người đi theo lươm con mồi mà
kẻ khác bắn được.
Pierre Verne

xa rời, cuộc sống đau
thương sôi động dang biến
chuyển không ngừng từng
giây, từng phút. Tôi có cảm
tưởng da số nhà văn, nhà
thơ ta đang chán nản thời
cuộc, tránh thật tế, thu
hẹp cái nhìn lại trong phạm
vi thủ đô hoặc chui rút trong
tháp ngà để ru hồn người
trong tưởng tượng.

Nhà văn ta không có lối
thoát nào khác sao ?

Năm nay, tôi đành thất
hứa với anh chủ bút tạp-chí
« Phố-Thông », không thể
viết đầy đủ bài « Phê-bình
văn nghệ 1965 ». Vì tôi biết
rằng, nếu thẳng-thắn viết ra,
dẫu với ý thức lạc quan xây
dựng thế nào đi nữa, các nhà
văn nhà thơ sẽ không khỏi
bất mãn, phiền trách. Vậy
nên tôi chỉ kể lại trong
muôn ngàn câu chuyện thật
tế thảm thương đang xảy ra
hàng ngày trên đất nước, để
chúng ta cùng suy gẫm về
sự mạng nhà văn.



hoa xuân

* TỔNG-MINH-PHUNG

Hoa xuân trồ, nụ đây rồi,
Mùi trình ngào ngọt khung trời sắc hương.
Ngửa tay hứng lấy con đường,
Em bình thản quá bốn phương bụi mờ.
Chù nghe hoang dã tiêu sô,
Bỗng con chim Phượng thần thò kêu xuân.
Bàn tay nụ kéo xă dặn,
Dáng em cần đó thiên thần ru anh.
10 năm nuôi mộng xây thành,
Đau chân khuất nèo mây lành hiện lên,
10 năm mai thép bón đèn,
10 năm đồ trận chưa quên hận lòng.
Mùa xuân những luống mùa đông,
Cánh chim én lượn giữa đồng bao la,
Bảy giờ trồ nu trăm hoa,
Giặt mình xuân đến chan hòa niềm tin.



đợi chờ

● DAN. QUẾ
PHÙNG-ĐÌNH-LIỀN

Chả thấy bến trời bóng một ai !
Đường hoa lạc-lồng mảnh hình-hài.
Bến khuỷa mây lảng bờ kim cỗ,
Cầu lạnh sương mòn nhịp vắng lai.
Sao thức đợi canh lầu rút ngắn,
Trăng lên cho tóc liễu buông dài.
Rót ly rượu ấm chờ hương mới,
Đem cả mùa thơ ướp cánh mai.



* NGUYỄN-VŨ

(tiếp theo P.T. 164)

Tuấn theo sát các phong trào văn nghệ đang nhộn nhịp từ năm 1933-1934 tại Hà nội. Dù muôn dù không, Hà nội cũng là nơi tụ họp của các văn nghệ sĩ trẻ tuổi của thế hệ mới say sưa với nhiệm vụ thiêng liêng của họ. Chính người Pháp lúc bấy giờ cũng phải nhìn nhận rằng Saigon là kinh đô thương mại, (capitale commerciale). Huế là kinh đô cõ kính của Nam Triều, Capitale

impésiale, Hà nội là kinh đô Trí thức (Capitale intellectuelle). Nói như thế không phải là thời Pháp-thuộc Hà nội không chủ trọng về thương mại, Saigon không có hoạt động văn hóa. Nhưng ai cũng thấy rõ rằng Saigon là trung tâm điểm rộn rịp nhất của các hoạt động kinh tế và thương mại, các nhà máy lớn của ngoại quốc, các hảng xuất nhập cảng lớn bang giao khắp

TUẤN, CHÀNG TRAI

các thị trường quan trọng của thế giới. Saigon lại là một nhà máy lúa gạo vô tận để tiếp tế cho cả Trung, Bắc kỳ trong những năm mất mùa, hay đổi rét. Trái lại hoạt động văn hóa ở Saigon không được thịnh-hành. Nếu có chăng cũng chỉ được coi như là một xa xỉ phẩm mà thôi.

Các văn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước không hẹn nhau mà lại gặp gỡ nhau ở Hà nội nhiều hơn cả. Hầu hết các tác phẩm văn chương được dân chúng toàn quốc, từ Bắc đến Nam, hoan nghinh nhất, được đọc say mê, và bán chạy nhất bắt cứ ở tỉnh nào của Bắc kỳ, Trung kỳ, hay « Nam-kỳ Lục tỉnh » đều xuất bản tại Hà nội, do các nhà Thơ nhà văn tập trung ở Hà nội.

« Làng Văn » Hà nội, — danh từ thông dụng của thời-đại, — gồm các tao nhân mặc-khách quán ở các tỉnh Bắc kỳ, như Tân-Đà, Khái Hưng, Lan Khai Thế Lữ, Lê văn Trương, Nguyễn công Hoan, Tú Mör, Trương Tửu, Phạm huy Thông, Vũ hoàng Chương, Nguyễn nhược Pháp v.v... và quán ở Trung Kỳ như Nguyễn Tuân, Lưu Trọng Lư, Nguyễn tường

Tam, Xuân Diệu, Phan Khôi v.v

Chỉ có Hàn Mặc Tử và Chế Lan Viên là ở hòn Qui nhơn (Trung Kỳ), không có mặt ở Hà nội trong thời-kỳ văn nghệ lâng mạn ấy. Phan Khôi sau khi vào Saigon thử tài vận một thời gian, thấy không được như ý sở nguyện, trở về Huế làm báo Hương-Giang cũng « chẳng nước non » gì, rồi cuộc cũng phải lê thân già ra đất Bắc. Ở đây xem chừng như thích hợp với tinh thần văn-nghệ hơn. Tao nhân mặc khách hình như lưu-luyến hơn với khí thiêng của Sông Nhị núi Nùng. Nhân nói về vị-trí của « Núi Nùng » Tuấn đã thắc mắc từ lâu, vì không thấy địa-danh ấy trong các sách địa-điển Việt Nam. Vài bạn làng Văn Bắc Hà đã chỉ cho Tuấn một gò đất không cao quá 5 thước ở phía sau chuồng chim trong vườn Bách Thảo Hà nội. Thì ra các cụ Thi sĩ nhà nho ở Thăng Long xưa đã gọi ụ đất ấy là Núi Nùng để có một đối tượng thơ mộng với Sông Nhị, như núi Ngự sông Hương ở Huế đó vây. Tuấn thành thật nhận thấy rằng Hà nội có nhiều điều kiện rất thuận lợi cho sự phát triển

văn nghệ, loại văn nghệ thuần túy của trí óc, biều diễn thanh cao của tư tưởng. Thời bấy giờ văn thơ là tiêu biều cho cái gì cao quý, trong trắng nhất của tinh thần dân tộc. 1935 chưa có loại văn nghệ vụ lợi và văn nghệ xôi thịt, văn nghệ con buôn, như 1965.

Tuấn đã phân tách tình trạng văn thơ ở Hà Nội tiền chiến và nhận thức phong trào tiến hóa của nó từ 1933-34. Cái mà người ta gọi là «*Thơ Mới*» chỉ là hậu quả không thể tránh được của sự xâm nhập của văn thơ Pháp trong giới văn nghệ sĩ thanh niên.

Một nhóm người trẻ, xuất thân từ các trường «Pháp-Nam» (Ecoles Franco-Annamites), đã hấp thụ khá nhiều tinh túy của văn nghệ Pháp, nhất là của thế kỷ XIX, mặc nhiên đã được đào tạo một quan niệm mới về suy tưởng, và một thề thức mới về diễn tả. Cuối Thế kỷ XVIII Thi sĩ Pháp André Chénier đã hô hào chủ trương : *Sur des pensers nouveaux faisons des vers antiques* (Trên những ý-tưởng mới ta hãy làm những thơ xưa).

Những «thơ xưa» tức là thơ alexandrins của Hy Lạp và La Mã cõi diền.

Qua Thế kỷ XIX, nhóm thi sĩ trẻ lảng mạn chủ trương thay đổi một vài diềm của hình thức thơ cũ, xé-xích một césure, chấp nhận một enjambement, và chỉ có thể mà cũng gây ra cả một cuộc bút chiến khá sôi-nổi trong làng Thơ. Người đề xướng hăng-hái nhất là Victor Hugo, thực hiện chút cải-cách nhỏ mọn về hình-thức đó, đã cả gan đem lên sân khấu một vở kịch viết bằng lối «thơ mới» đã bị các nhà thơ cõi-diền huýt còi là hét rầm rầm. Théophile Gautier với chiếc áo sơ-mi đồ chói, đã phải hung-hăng đà-kịch lại để bênh vực cho chủ-trương lảng mạn của nhóm mới.

Đầu Thế Kỷ XX, nhất là sau Đệ-nhứt thế-chiến, lại có nhóm siêu - thực của Apollinaire, Aragon, Paul Eluard, phá hủy tất cả niêm-lệ, chê bỏ Alexandrins đặt ra «*Thơ tự do*» với lối diễn tả khác hẳn.

Dĩ nhiên lối thơ mới đó cũng đã làm đẽ tài cho một số người nỗi dậy công kích dữ.

Ở Việt Nam, bắt đầu từ 1932

lớp thi-sĩ trẻ tuổi ở các trường Cao-dâng tiều-học Pháp-Nam (Ecole primaires - supérieures Franco-Annamites) vừa mới ra đời, đã dăng rải rác trong các báo ở Hà Nội những bài «thơ mới», bên cạnh những bài thơ cõi-diền của những Thi-sĩ lão thành phái Nho-học.

«*Thơ Mới*» không bị ràng-buộc bởi một quy luật nào nhất định, nhưng theo một xu-hướng chung : thoát ly các khuôñ-khổ và hình-thức niêm luât cũ, và theo văn điệu và cú-pháp của Thơ Tây. Thi phẩm đầu tiên có sắc-thái thơ mới rõ-rệt nhất là «*Vài nét đan-thanh*» của Lưu-trọng-Lư, ra một lượt với truyện ngắn «*Người Sơn-nhân*» của tác-giả ấy, do Ngân-sơn tùng-thư xuất-bản.

Lưu-trọng-Lư là người Quảng Bình, đã học đến lớp đệ-tứ-niên Cao-dâng tiều-học. Tính-tình rất mơ-mộng, hơi dâng-trí, anh ta không thích học, thường đẽ thì giờ làm thơ. Không chịu được những gò bó niêm luât quá khắc khe của thơ Đường, và quá dễ dãi của thơ Lục-bát (một bài thơ lục-bát có thể trở thành một bài về !), Lưu-trọng Lư sử dụng một hình thức mới mà âm điệu uyển chuyển giữa hai hồn Việt Nam và Cồ-phong-Tàu. Nội dung lâng mạn thì chứa chấp những ảnh hưởng của thơ Tây.

Đọc kỹ năm bảy bài thơ phỏng khoáng đầu tiên của Lưu-trọng Lư, trong «*Vài Nét Đan Thành*» Tuấn đã cảm thấy một hình thức thi ca mới, tuy còn hơi rụt rè, nhưng rất thích hợp với tinh thần mới của thế hệ trẻ 1932.

Kể Lưu-trọng Lư, Thế Lữ cũng bắt đầu dâng những bài «*Thơ mới*» trong tuần báo Phong Hoá.

Đến đây, Tuấn nhận thấy một sự kiện lịch sử giúp rất nhiều vào lịch trình phát huy của Thơ mới. Đó là sự tiến triển của tinh thần độc giả song song với sự tiến triển của văn nghệ. Vì nếu có một thế hệ Văn-Thi-sĩ mới, thì đồng thời cũng có một thế hệ độc giả mới, sẵn sàng tiếp nhận những biến đổi thích ứng với thời đại. Lớp độc giả đông đảo này cũng đã được đào tạo trong các học đường Pháp-Nam, và cũng đã chịu ít nhiều ảnh-hưởng của Văn-nghệ Pháp-Sự hấp-thụ văn-hóa Pháp là một

như-cầu đương thời không thể nào tránh được, cho nên dù muốn dù không, cả một thế-hệ thanh-niên mới, trí-thức trung-lưu và thượng-lưu, sẵn sàng chấp nhận, và hoan-nghênh mọi sự đổi-mới thích hợp với trình-degree tiến-hóa của họ trên mọi lĩnh-vực.

Do tình-trạng đó, Tuấn đã thấy trong nhiều gia-dinh An-nam những ông cụ già và những người của tuổi dàn anh, thích đọc văn-thơ cõi-diền trong những báo chí thủ-cựu loại *Trung Bắc Tân Văn* và *Nam Phong tạp chí* ở Hà-nội, *Tiếng Dân* ở Huế, *Công luận*, *Tin Điện*, *Sài thành nhật báo* ở Sa-gon. Trái lại những người tuổi trẻ có thâm-nuần tư-tưởng văn-chương Âu-tây, lại thích đọc những báo chí tân-tiến do lớp trí-thức trẻ chủ

trưởng, như *Loa*, *Tiểu thuyết Thú Bảy*, *Tiểu thuyết Thủ Năm*, *Phong-Hoa* ở Hà-nội, hoặc *Trong Khuê Phòng*, *Mai*, ở Saigon.

Những bài Thơ-Mới được phổ biến rộng-rãi trong các cơ quan văn-nghệ của lớp trẻ, và rất được lớp này nhiệt liệt hoan-nghênh. Thơ cõi-diền bắt đầu suy-sút dần.

Nhưng Thơ-Mới không có quy-luật rõ-rệt. «Thơ-Mới» chỉ là một danh-từ tóng-quát bao gồm tất-cả những loại thơ không theo khuôn-khổ cõi-diền: Thất-ngôn-bát-cú của Đường-luật, hoặc Ly-bát, song-thát lục-bát, hoặc ca-trò.

Vì vậy, năm 1934, «Trường Thơ Bạch Nga» xuất-hiện, đề-xướng một quy-luật cho «Thơ-mới»

(còn nữa)



* LỜI HAY Ý ĐẸP *

— Cái làm cho chúng ta ghê-sợ nhất là người dàn bà, dù họ có nói-láo cho mấy, cái đẹp của họ vẫn không giảm sút chút nào.

ANDRÉ MIRABEAU

CATALINA của

SOMERSET MAUGHAM

Văn-sĩ Anh (1874 — 1965)

U YÊN truyện này là một trong những tác phẩm rất hấp-dẫn của William Somerset Maugham, nhà văn nổi tiếng của nước Anh, vừa mới tạ-thế ngày 16-12-1965, hưởng thọ 91 tuổi.

Viết xong ngày 25-1-1947, truyện *Catalina* gồm XXXVII chương. Chúng tôi xin trích dịch sau đây những đoạn đẹp nhất ở chương X và chương XXIX.

Truyện xảy ra ở xí Espagne, một nước mà Vua và dân đều sùng bái Đạo Thiên-Chúa hồi thế-kỷ XVII. Catalina là một cô gái ngây-thơ rất diệu-lành, thực-thà, được bà Soeur Nhứt Dona Beatriz, ở nhà Tu-kín giòng Carmélites rất mến chuộng. Bà muốn ép buộc nàng trở nên một nữ tu-sĩ ở đấy. Nhưng nàng có một người yêu Diego, con một chú thợ may nghèo ở ngoài phố. Nàng quả quyết rằng Diego rất yêu nàng và không bao giờ lừa dối nàng. Nàng thích ở với người yêu hơn là vào Tu-viên.

Nhưng Bà Xơ Nhứt khuyên răn nàng:

— Đàn ông, con ạ, họ hay khoe khoan, nhút nhát, và mặc dầu họ có những hành động xấu xa, họ vẫn muốn được người khác nói tốt họ. Làm sao con biết rằng Diego không lừa dối con ?

— Sao con không biết, ma Soeur ? Con biết rõ lắm chứ, vì anh ấy yêu con cơ mà. Ma soeur là một vị thánh nữ, ma soeur không biết tình yêu là gì. Nếu, con không được sống với Diego của con, thì con sẽ chết.

— Chưa có người nào chết vì tình yêu cả.

Catalina quỳ sụp xuống chắp hai tay tha thiết van xin :

— Ôi Ma Soeur ôi ! Ma Soeur tôn kính ! Xin Ma Soeur thương xót chúng con ! Con không thể nào sống xa anh ấy được ! Nếu Ma Soeur biết con đau khổ xiết bao khi con tưởng con sẽ mất anh ấy vĩnh viễn ! Con đã khóc suốt bao nhiêu đêm trường, đếnỗi con sợ rằng con sẽ trở nên mù lòa. Tại sao con không thể thành hôn với người yêu của con được ? Ma Soeur không giúp gì được cho con sao ?

« Con chỉ là một dứa con gái dốt nát khổ sở. Trên đời này con chẳng có gì cả, ngoại tình yêu của anh ấy. Con yêu anh ấy với tất cả lòng thành của con. »

— Diego không xứng đáng tỳ nào. Hắn chỉ là một thằng con trai tầm thường như những dứa con trai khác, bà Dona Beatriz nói bằng giọng khàn khàn nghe như tiếng con quạ kêu.

— À, Thưa ma Soeur, ma Soeur nói thế bởi vì ma Soeur chưa hề bao giờ biết sự đau khổ và sự vui sướng của tình yêu. Con ước muốn được thấy đôi cánh tay của anh ấy ôm choàng lấy thân con, hơi nóng của miệng anh trên miệng con, hai bàn tay của anh mơn trớn trên tấm thân trần-truồng của con. Con muốn anh lấy con như một người tình-nhẹn lấy một người đàn bà yêu-dấu của

họ. Con muốn giòng tinh-khi của anh gieo **sẽ chảy** vào tử-cung của con để tạo ra một đứa con. **Con muốn** đứa con của anh sẽ bú vú con. »

Catalina đưa hai bàn tay nâng đôi vú lên, và từ thân thể của nàng toát ra một tinh-duc dê-mê đến đỗi bà Soeur Nhứt dật lùi mấy bước. Bà cảm thấy nóng hổi như lửa lò và bà đưa hai tay lên như để tự che-chở cho mình. Bà nhìn khuôn mặt của thiếu nữ, và bà run lên thấy sắc mặt của nàng biến đổi, các nét xuân-tình như nỗi bùng dậy : đó là bộ mặt của dục-tình. Nàng điên cuồng trong thèm-muốn đàn-ông ; như bị con ma tà-dâm ám-ánh. Nàng để lộ ra một trạng-thái lạ thường không thật còn là con người nữa, hầu như ghê tởm nhưng mãnh-liệt vô cùng, mãnh-liệt đến mức độ hãi-hùng. Đó là xác-thịt ham mê, chỉ có xác-thịt điên-cuồng, rạo-rực, lôi kéo, xác thịt trần-truồng ghê-rợn.

Bà Soeur nhứt bỗng nhăn mặt, một nét nhăn đau đớn không dung tha được, và hai giòng nước mắt tuôn ra trên đôi má của bà.

Catalina thét lên một tiếng rùng rợn.

— « Ô, Ma Soeur !... Ma Soeur ! Con vừa nói **bậy** bà đó xin Ma Soeur tha tội cho con, Ma Soeur tha tội cho con. »

Nàng ôm hai đầu gối của bà Soeur Nhứt. Bà hết sức ngạc nhiên trước cử chỉ xúc động của thiển nữ mà trước kia bà thấy luôn luôn diềm tĩnh, doan trang, nghiêm nghị. Bà hoảng hốt, không biết làm thế nào. Bà nắm lấy hai bàn tay gầy ốm của Catalina đưa lên môi hôn.

— « Ma Soeur, sao Ma Soeur khóc ? »

— Ta là một người đàn bà tàn nhẫn và khổ sở lắm, bà

làm bầm trả lời. Catalina, con đừng lo nữa, con sẽ thành hôn với người yêu của con. »



Về Bà Soeur Nhứt Dona Beatriz, tác-giả kẽ lại tiêu-sử như sau đây :

Beatriz de Santo Domingo là con gái độc-nhất của công-tước Castel Rodriguez, một vị Thượng-quan của xứ Espagne. (1) Rất nhiều tiền của và rất nhiều thế-lực, ông đã chiếm được lòng tin của Philippe II, một vị vua hay quạo và đa-nghi, và đã được trao phó những chức vị quan-trọng ở Espagne và Italie.

Công-tước Castel Rodriguez sống một cuộc đời vương-gia, và ông bà-con thân-thuộc với tất cả những dòng-dời quý-tộc trong xứ. Khi Beatriz được mười ba tuổi, ông có tìm cho cô một chỗ xứng-dáng để gả, là Công-tước d'Antequera, dòng-dỗi Ferdinand d'Arager. Ông có cho con gái một món của hồi-môn đẹp-dẽ, và việc kia được sắp đặt không khó khăn gì. Đôi trẻ được định-hôn, nhưng vì cậu công-tử mới có mười lăm tuổi, nên người ta hoãn-lê cưới vài năm. Beatriz và người chồng tương-lai được phép gặp-gỡ chuyện trò trước mặt hai bên cha mẹ, hoặc bà con cô bác. Vì hôn-phu là một chàng thiếu-niên mập-mạp, nặng-nề, không lớn gì hơn Beatriz, với một đống tóc dày cộm và đen thui, một cái mũi tẹt, và một cái miệng hay quạo. Beatriz có ác-cảm với hắn ngay từ lúc mới trông thấy hắn lần đầu tiên nhưng nàng biết rằng chồng-dối cũng vô ích, cho nên nàng chỉ tỏ với hắn bộ mặt nhẫn-nhó thế thôi. Hắn hỏi gì, nàng chỉ trả lời bằng cách thè luôi ra.

1) Thế kỷ XVII.

Sau lễ định hôn, Công-tước gởi con gái vào học trong nhà tu-kín của dòng Carmélites de l'Incarnation ở Avila. Ở đây có nhiều tiêu-thư quý-tộc cùng một địa-vị và hoàn-cảnh như Beatriz và một số các phu-nhan nội-trú không bắt buộc phải theo đúng kỹ-luật nhà tu.

Mười sáu tuổi, mẹ của Beatriz xin cho con gái được từ giã Tu-viện và bà đưa con gái về Castel Rodriguez, với một đoàn tài-tớ đi theo hầu. Hôn-lễ của Beatriz đã đến gần, và mẹ nàng, Nữ-Công-tước, bày vẽ cho nàng các phép xã giao với đời, mà bà nghĩ rằng các Xơ trong Tu-viện không có dạy. Bấy giờ Beatriz đã thành một cô gái lớn đẹp tuyệt, thân hình mảnh-khảnh, dịu-dàng, nước da trắng, các nét thân-thể đều-dặn. Nàng rất vui-vẻ, ham-mê khiêu-vũ, dồi-dào sinh-lực, hay nghịch-ngợm và có tính hoi-dộc-tài. Vì nàng là gái cưng, suốt đời chỉ hành-dộng theo ý muốn của mình. Thấy tính muôn đè đầu đè cõi người ta, linh-mục nhận-tội tỏ ý lo ngại, và nói chuyện với mẹ nàng thì bà trả lời lạnh lùng : « Con gái của tôi sinh ra để chỉ-huy. Cha không thể đòi hỏi nó một sự phục-tùng ti-tiện như một con mẹ giặt ủi. »

Ở Tu-viện, Beatriz đã ham-mê tiêu-thuyết kiêm-hiệp mà nhiều phu-nhan nội-trú rất thích, và tuy là nàng bị cấm đọc các sách ấy, thỉnh thoảng nàng cũng ngốn được một vài truyện tràng-giang đại-hải.

Về nhà ở lâu đài Castel Rodriguez, Beatriz thấy hàng đống loại sách đó, và mẹ nàng thì đau, mặc sức nàng nghiền-ngẫm truyện kiêm-hiệp. Ốc tưởng-tương của thiêng-nữ phùng dậy, nàng nghĩ đến với lòng ghê tởm một cuộc hôn nhân không tránh được với một chú chàng bần-thủ, hay cầu-nhầu và...it học. Nàng có ý thức về sắc đẹp của nàng, và mỗi lần đi Nhà Thờ với mẹ, nàng đề ý đến

bọn con trai trong thành phố thèm thuồng, liếc mắt đưa tình với nàng. Một hai lần, những chàng trai bạo dạn nhất đã ôm đùn đến hát những dạ khúc yêu đương, dưới cửa sổ của nàng đều bị bà mẹ gọi dậy tờ ra đuổi cõi đi. Một hôm, Beatriz thấy một bức thư trên gối, nàng đoán chừng là có người nào cho tiền lo lót chị ở nhờ chị đem thơ dề trên gối của tiểu thư. Nàng mở thư xem đi xem lại hai lần, rồi nàng xé vụn ra từng mảnh đưa lên ngọn đèn bách lá đốt cháy tiêu. Đó là bức thư tình đầu tiên và duy nhất mà nàng đã nhận được trong đời nàng. Thư không có ký tên, và Beatriz không biết tác giả là ai.

Một buổi sáng sớm, Beatriz đi lễ nhà thờ với người dì. Tín đồ chưa đến nhiều. Nàng trông thấy một huynh trưởng ở Séminaire còn trẻ tuổi mà nàng thường gặp ngoài phố trong lúc ông đi công tác từ thiện. Hôm ấy, nàng thấy huynh trưởng bước đi chậm rãi vừa đọc một quyển sách. Nàng hỏi : « Ai đấy nhỉ ? » Người dì trả lời : « Trưởng nam của Juan Suarez de Valero. »

Beatriz làm thính, nhưng về nhà từ hôm ấy nàng mắt tinh vui vẻ, và ăn không ngon. Các lương y không tìm ra căn nguyên. Nàng trở thành xanh xao và khó tính, thường khóc, nước mắt chảy đầm đìa. Nàng buồn rầu quay quọ. Càng ngày càng ốm, nàng có những quầng đen dưới đôi mắt. Cha mẹ nàng thấy vậy, bàn với nhau rằng chỉ có một món thuốc linh-nghiệm nhứt để cứu sức khỏe của nàng, là cho nàng lấy chồng lập tức. Nhưng khi nói việc đó cho nàng nghe thì nàng hét lên, thần-kinh bị khủng-hoảng. Người ta trị nàng bằng đủ các thứ thuốc, cho nàng uống súp lùa và huyết bò. Cho uống gì, nàng cũng ngoan-ngoãn nuốt hết, nhưng chẳng có kết quả gì cả. Nàng không thích đọc tiểu thuyết nữa. Người dì kể các tin-tức trong thành phố, nàng nghe rất lẽ-phép

nhưng không thích-thú. Một hôm, bà nói chuyện người con trai trưởng của Juan Suarez de Valero đã đi tu theo dòng Dominicains, bỗng dung Beatriz té xỉu. Người ta phải vác nàng vào giường.

Hôm sau nàng đòi đi lễ tại Nhà Thờ của dòng Dominicains. Nàng đi trong một chiếc xe song-mã lớn mà người ta chỉ dùng trong các ngày Lễ long-trọng. Nàng đã gặp mặt huynh-trưởng, con trai của Juan Suarez de Valero, tu ở nhà Thờ này. Trở về nhà, Beatriz lành bệnh liền. Đôi má hồng-hào, đôi mắt sáng rực với một tia ngời mới. Nàng quý bên chân cha nàng, xin cho nàng đi tu. Công-tước kinh-ngạc vô cùng. Không những ông không muốn nhường con gái độc-nhất của ông cho Nhà Thờ, mà ông còn khó chịu về việc phải hủy bỏ cuộc đính-hôn đã sắp đặt cho nàng từ lâu.

Beatriz cương-quyết theo chí hướng của nàng. Sau cùng, Công-tước phải chấp thuận. Nàng được vào tu trong Tu-viện của dòng Carmélites d'Avila. Mặc toàn nhung lụa, đeo đầy nữ-trang, nàng được cả gia-dinh tiễn nàng vào nhà Tu-kin. Đến cổng nhà Thờ, nàng vui-vẻ vĩnh-biệt mọi người.

Sau một thời-gian lâu, Beatriz được lên chức bà Xứ Nhất ở Tu-viện Castel Rodriguez mà thân-phụ của bà đã bỏ tiền riêng ra sáng-lập để bà điều-khiền, ngay nơi quê-quán.

DIỆU HUYỀN dịch

* BẤT CÔNG

— Sao mặt mày buồn bả mệt nhọc thế hả ?
 — Mày xem. Ba của tao thường hay sai tai tao làm công chuyện. Lúc nào ông cũng biểu nào là hai đứa lớn làm cái này, nao là hai đứa nhỏ làm việc kia. Và ba tao có ba đứa con mà tao là đứa giữa đấy !

— Thảo nào !



Bà SONG-THU sinh năm 1897, tại Quận Điện - Bàn, tỉnh Quảng-Nam. Nho học uyên thâm. Có tham gia các phong-trào cách-mạng chống Pháp, viết văn bằng Hoa-ngữ và Việt-
ngữ trong các báo Tàu và Việt ở
Sài-gòn. Được nhiều danh-nhân Nhật,
Đại-Hàn, Trung-hoa, khâm phục tri-thức
về Nho-giáo, và Văn - nghệ
Việt-Hán. Những văn thơ thường
đăng trong tạp-chí Phổ-Thông bằng
Việt-văn và Hán-văn rất được bao
đọc hoan nghênh.

断未梦病了此尤光
来谈字迹深与墨吟已也
常记床席店苔竹影壁
氤山示雨落红岁华漫
窗惚日过吹过此身轻
秋遂步散春晚身庄

● PHIÊN-ÂM

ất tỳ giao thừa

□ SONG - THU

Quang-âm sâu chí trực khinh trần
Văn mặc triển miên ngộ thủ thân.
Thế cuộc phân phân niên dĩ vắng
Tíniên nhai lạc lạc tuế phùng Xuân.
Bệnh tùy điểm cồ phong xuy tán,
Mộng ký đình hoa vô quá tân.
Vị thức giang sơn minh nhợt cảnh?
Đoán lai thùy khí tòng hoàn nhân.

dịch:

Bóng ác như bay đuổi bụi đời.
Bút nghiêng rảng buộc cái thân thời!
Rối - beng cuộc thế năm vừa hết,
Lặng-thắng vạn trót khách đến nơi!
Gió thời bệnh tan hôi trống đồi,
Mưa về mộng gợi sắc hoa tuổi.
Ngày mai non nước chưa ai biết?...
Đoán chắc Xuân-quang trả lại người.

* SONG - THU
(Xuân Bình Ngọ)

MỘT NGƯỜI TÊN LÀ HUYỀN

• BÙI-CHÁNH — NHU-TRỊ

LTS.

NHU-TRỊ là bút hiệu, tên thật là BÙI-CHÁNH THỜI. Đã cộng tác với nhiều tạp chí Văn học dưới bút hiệu trên đây.

TRỜI sắp sang Xuân. Mùa xuân năm 195... năm nhiều giông tố. Một buổi sáng kéo mây đen, trời trở lạnh. Đã 9 giờ ban mai mà như mới mờ sáng, nhiều căn nhà tắm tối còn soi ánh đèn.

Văn phòng luật sư X.. cửa mở hờ hững. Đó là một gian nhà chật hẹp nằm ở một góc phố vắng, vắng đến nỗi ngồi trong xa vẫn phân biệt được từng tiếng guốc kéo lê ngoài vĩa hè. Thoạt nhìn ít ai có thể biết đó là văn phòng luật sư; nếu không chịu khó dán mắt vào nếp tường lở lói, tróc vôi, để nhìn tấm bảng đồng nhô nhô, đèn điu gắn gần lối vào: « Luật sư X.. » Văn phòng bày biện sơ sài, dầm ba cái ghế cũ kiêu xưa mầu gỗ nâu nhẵn thín mồ hôi, vài cái kệ chồng chất hồ sơ và những pho sách dày da đã sờn nhiều chỗ, giấy ngã màu vàng héo, thấm những vết đèn bắn khói tảo. Khách đi vào bằng một hành lang dài hun hút, lạnh lẽo, tối tăm và dễ có cảm tưởng như đi vào một hang sâu vô tận. Trên vách tường chiếc đồng hồ cũ kỹ như kéo lê từng giây phút theo từng nhịp đù đưa của mây

MỘT NGƯỜI TÊN LÀ HUYỀN

con nhện đang mải miết dệt trong một nóc tủ đầy bụi bặm. Thời gian ở đây có đọng lại.

Phòng việc cũng già nua theo với tuổi tác của luật sư. Ngày giờ người ta đã quên lãng ông, nhưng đã một thời, thời ông còn trẻ, lúc trí óc còn minh mẫn, ông là một trong những luật sư nổi tiếng về biện tài trong những vụ Đại hình. Tuy vậy uy tín cũ vẫn lôi cuốn người ta đến tìm ông khi gặp vụ kiện khó khăn. Sáng sáng người ta vẫn gấp ông đến văn phòng, lung khóm xuống chiếc cặp da cũ xách bèn tay. May mắn nay gần tết, các văn phòng luật sư hầu như vắng người chờ đợi nhưng Luật sư X.. cũng vẫn đến văn phòng tối tăm của ông, nhiều khi chỉ dè ngồi trầm ngâm giây lát, như dè nhớ lại dĩ vãng, rồi lại ung dung ra về. Nghề luật sư đối với ông là một lý tưởng và mặc dầu những cay đắng, ông vẫn yêu nghề như yêu lẽ sống của ông; tuy khi bệnh vực thân chủ trước Tòa, ông là

người đánh thép, luận lý sắc bén, nhưng bình thường ông là người hiền lành, dễ tính và thông cảm; vì thế những người khách

đến tìm ông thường vẫn thỏa mãn vì tha hồ tâm sự dòng dài.

Bây giờ, dù già nua sức yếu, mắt lòa, trí nhớ kém, những ông vẫn giữ được nhiệt tình của tuổi trẻ, vẫn tin tưởng ở chân lý, mặc dù, nhiều lúc, ông cũng thốt ra với những người bạn chí thân rằng « chân lý, chân ý là cái gì? Tôi chưa bao giờ nắm chắc được một chút chân lý trong đời tôi ».

Đại khái người ta có thể phác họa được hình ảnh của ông luật sư X.. như vậy; nhưng quả thật khó mà phác họa được những người giúp việc ở văn phòng ông.

Văn phòng ông có ba người giúp việc, họ là thông sự, là thư ký, là tổng thư văn, nhưng dường như công việc chính của họ là đọc báo, và chuyên viên bình luận thời cuộc. Luật sư X.. không có nhiều việc làm và nhất là những ngày gần tết, như nay, họ thật là rảnh rỗi...

Sáng nay, sau một bữa tiệc tôm kỵ lưỡng ở một quán cà phê gần đấy, viên thông sự trở về loan vài tin đồn về những

vụ xảy ra trong thành phố. May người khác lại thay phiên nhau ra nghe ngóng, rồi họp nhau nhỏ to, chốc chốc lại có người bật lửa châm thuốc, ghêch chân lên bàn, vừa phà khói lên trần nhà vừa chửi đồng một câu. Thế nhưng rồi chuyện cũng hết, mỗi người lại ôm một tờ báo đọc bâng quơ,

Giữa lúc ấy, một người đàn bà đi vào.

Người đàn bà trạc độ bốn mươi, nhan sắc tiêu tụy, nhưng vẫn giữ được vài nét đẹp kín đáo. Gió đầu xuân lạnh lanh, da mặt người đàn bà nhợt nhạt, nhợt nhạt như màu da người chết. Ngập ngừng một chút trước cửa người đàn bà đi thẳng đến cạnh bàn giấy viên thông sự, lúc ấy đang say mê một mẩu tiêu thuyết đăng hằng ngày trên báo.

Viên thông sự vẫn không buồn nhìn lên và những người khác cũng không buồn nhìn lên. Dãy hành lang vẫn sâu thăm thẳm, hút gió từ ngoài vào. Người đàn bà vẫn đứng yên, chiếc áo dài màu trắng vải ta, nhau nát, không đủ cản cơn gió đến.

Sau khi đã đọc hết mẩu tin thuyết và có vẻ thỏa mãn với cốt chuyện lâm ly bi đát, viên thông sự mới nhìn lên và lúc đó mới bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của người đàn bà. Vẫn giữ nguyên dáng điệu khi đang ngồi dựa ngửa đọc báo, viên thông sự vừa đánh giá cách phục sức của người đàn bà, vừa hát hambi:

— Hồi gi?

Viên thông sự vẫn thường đặt câu hỏi như thế với những người khách hàng nào của Luật sư X... mà xem ra ăn mặc lôi thôi, nghèo nàn. Đó là một thứ câu hỏi không có chủ đề nhưng người bị hỏi biết ngay cái chủ đề ấy là mình, kẻ không được gọi là ông hay bà hay một đại danh từ nào khác.

Người đàn bà từ lúc bước vào chỉ nhìn, bây giờ mới áp ứng đáp lời. Nói rằng người ấy nói thì không đúng, thật ra chỉ là đôi môi mấp máy, và cái câu «tôi muốn gặp luật sư X...» nghe như hơi gió thoảng qua.

Người thư ký ngồi trong cùng từ nay giờ vẫn lùi lùi nhìn người đàn bà dường như để nhớ lại điều gì, lúc ấy mới lên

tiếng một cách thô kệch :

— Ông chưa đến.

Nói xong cả ba người lại vội nhìn xuống tờ báo, như sợ những tin tức sốt dẻo đăng trên báo sẽ bay đi mất. Người đàn bà vẫn đứng yên, dáng điệu lúng túng, hưng chí trong giấy lát, và khi biết chắc không còn ai để ý đến sự hiện diện của mình, mới quay ra.

Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, người đàn bà đi ra ngoài mấy bước, tóc uốn thê thảm lùi hui quay vào, tim cái ghế nơi góc tối ngồi.

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, vẫn phòng luật sư vắng vẻ. Cho đến khi trời hời ngót mưa Luật sư X... mới đến

Bước chân của luật sư nặng nề, men theo dãy hành lang, đi dần vào bóng tối chập chờn bên trong. Người đàn bà với đứng dậy theo vào.

Ánh đèn trên bàn giấy chỉ tỏa ra một vùng ánh sáng nhỏ, cẩn phòng vẫn tối tăm, Luật sư X... cũng chưa kịp nhận ra người khách đến viếng mình,

thì người đàn bà đã vội nói :

— Tôi chờ luật sư từ lâu.

Vị luật sư già ngược lên nhìn đôi kính ông lầm tấm nước mưa ông phải vội rút khăn tay ra lau lại. Trên đôi mắt ông hiện ra sự kinh ngạc nhưng ông vẫn không tin rằng mình đã nhìn đúng sự vật :

— Xin lỗi, hình như tôi có gặp bà ở đâu?

Người đàn bà cố thu mình vào bóng tối, đáp lại, tiếng nói vừa nhỏ, vừa đứt quãng :

— Vâng, chắc luật sư không lạ gì tôi, nhưng hôm nay tôi đến vì một việc khác.

Trời lại đổ mưa dữ dội, tiếng nói người đàn bà quá nhỏ. Luật sư X... phải cố gắng mới nghe được.

— Tôi là Trần thị H.. một người đã từng được luật sư biện hộ cho...

Luật sư X... vẫn nghe, nhưng tâm trí hoang mang, ông thầm trách tuổi tác đã làm ông bỏ mình mẫn và dường như có nhiều sự kiện khá phức tạp quay cuồng trong đầu óc ông, những sự kiện của hiện tại lẫn lộn

với quá khứ khiến ông không phân biệt được điều gì rõ rệt. Ông chỉ biết rằng người đàn bà ngồi trước mặt ông đã nói rất nhiều, rất nhiều mà ông không thể nghe rõ; tuy nhiên tiếng nói ấy dường như có lúc lại phát ra từ tiềm thức của ông và ông có cảm tưởng rằng vài đoạn trong câu chuyện ấy, ông đã nghe thấy ở đâu. Trong lúc tâm hồn không định tĩnh, ông vẫn nghĩ rằng câu chuyện ấy có thể ngẫu nhiên trùng hợp với những vụ mà ông đã biện hộ. Kinh nghiệm trong nghề cho ông thấy rằng phần nhiều trường hợp vụ kiện vẫn giống nhau về đại cương: giết người, cướp của, ngoại tình, ly dị v.v... nhiều khi chỉ khác nhau vài chi tiết nhỏ.

Người đàn bà vẫn tiếp tục nói, đôi lúc khuôn mặt nhợt nhạt, hiện ra ánh đèn, rồi lại lùi vào bóng tối. tiếng nói mỗi lúc một bi thảm:

— Tôi đã nhận tội. Tôi mur sát. Tôi đã giết chồng tôi. Người ta đã hỏi tôi tại làm sao, tôi không hề nói, vì tôi không thể nói và có nói cũng không ai có thể tin tôi. Tuy vậy tôi cần phải nói với luật sư tôi cần phải nói

hết, luật sư hãy nghe tôi và phải nghe tôi, vì tôi biết rằng khi đọc hồ sơ vụ án, luật sư cũng cảm thấy một vài điều bất thường. Tôi đã toan tự tử nhiều lần sau khi xảy ra vụ ấy, nhưng người ta luôn luôn ngăn cản tôi, nhưng tôi nhất định tìm cái chết, tôi đã dát tất cả sự thật mà nếu nói ra, tôi có thể được hưởng sự khoan hồng; tôi đã thách thức những người ngồi xung quanh, tôi đã làm cho người ta thấy tôi là con quỷ sống và lần đầu tiên tôi đã thành công, vì họ sợ vụ án kết luận rằng tôi đã mưu sát người chồng bệnh hoạn để đề bê dan díu với kẻ khác. Chắc luật sư cũng nóng lòng muốn biết bề trái của vụ án này chứ gi. Thật ra tôi yêu chồng tôi lắm. Lúc chúng tôi cưới nhau, thật nghèo khổ; chồng tôi phải đi lanh thêm việc ở các hàng buôn về làm đêm, một thời gian sau chồng tôi bị lao phổi, không có tiền để chữa thuốc, tôi phải đi tìm việc vặt vèn làm nuôi chồng; nhưng vì thiếu thuốc men, bệnh chồng tôi vẫn không bớt. Đến khi có vài người bạn bảo chồng tôi

hút thuốc phiện, và thuốc phiện có thể chữa khỏi bệnh. Chồng tôi nghe theo và chẳng bao lâu bị nghiện nặng. Gia đình tôi càng ngày càng lâm vào tình cảnh bi đát. Chính lúc bấy giờ những người bạn của chồng tôi mới quyền rũ tôi. Xin Luật sư đừng nghĩ rằng tôi nhẹ dạ, chính chồng tôi đã ép tôi phải ăn nằm với mấy người bạn để lấy tiền đi đến các tiệm hút lén lút.

Tiếng nói bỗng im bặt rồi từ trong bóng tối phát ra tiếng nắc thảm thiết. Luật sư X.. vẫn lặng thinh. Rồi tiếng nói lại vọng lên:

— Lúc đầu tôi nhất định không chịu, nhưng chồng tôi hăm dọa tôi, sự cưỡng ép đó không quan trọng bằng vì tôi thương chồng tôi quá mức, tôi sợ chồng tôi chết, tôi cần có chồng tôi. Tôi đã chịu ý chồng tôi. Đó là lỗi lầm lớn nhất trong đời tôi. Đầu dà chồng tôi lại bắt tôi rước những người khách lạ. Chính lúc này tôi mới cảm thấy tôi đã trở thành cò gái điếm thực thụ, và chồng tôi chỉ là tên chủ chửa. Tôi không trách chồng tôi vì tôi nghĩ rằng trong cái xã hội hiện tại mỗi người

đều có quyền báu víu vào sự sống miễn là để sống. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi cũng có quyền chọn cách sống khác, cách sống ít đênh nhục hơn, đó là cái chết. Những nhân chứng trong vụ án, những người bạn cận đã cung khai những điều mà họ tưởng là chân lý, và mọi người khác cũng tin đó là chân lý. Những người làm chứng chỉ biết đêm đêm có những người khách lạ hay khách quen đến nhà tôi trong lúc chồng tôi nằm ở một tiệm hút bí mật nào đó, và cuối cùng chồng tôi bị chính tôi hạ thủ. Mặc dù những sự kiện ấy không tốt đẹp gì, nhưng tôi cho là còn hơn những điều tôi tỏ bày với luật sư trên đây và tôi cũng nghĩ rằng khó ai có thể tin rằng đó là sự thật... và mặc dù đó là sự thật đã được chứng minh bằng mạng sống của tôi.

Trời đồ mưa từng hồi, át tiếng nói và tiếng khóc của người đàn bà.

Luật sư X.. đã từng biện hộ cho nhiều vụ giết người, nhất là những vụ giết người vì đam mê, vì dục vọng, nội dung

những vụ ấy không có gì khác nhau cho lắm. Nhiều khi ông có cảm tưởng rằng bao nhiêu hồ sơ ông đã cài cũng chỉ là một hồ sơ duy nhất, thay thế tên các đương sự mà thôi. Đó cũng là cái thói quen nghè nghiệp mà nhiều khi người ta không cần tìm hiểu thêm làm gì những rắc rối của cuộc đời.

Nhưng sau khi nghe người đàn bà kể câu chuyện, mà nhiều đoạn, lẫn với tiếng gào thét của mưa giòi, luật sư X... bỗng choáng dậy, ông thoát thấy dường như lần đầu tiên ông nắm chắc được một chút nào chân lý; ông nói với người đàn bà rằng ông sẽ tận tâm ông sẽ tìm đủ mọi cách để chứng minh sự thật ấy. Trong vài giây phút Luật sư... tưởng như ông đang đứng trước Tòa, đang thời kỳ trẻ trung của nhiều năm về trước, biện hộ và thuyết minh các sự thật ấy.

Trời vẫn đổ mưa từng hồi, gió mạnh tung vào cánh cửa sổ phòng giấy, lay lắt ngọn đèn trên bàn. Luật sư X... lau lại đôi kính trắng lần nữa và nhìn lên như để trông rõ người thân chủ của mình. Nhưng trong cái khoán lờ mờ của căn phòng dường như người khách đã di rời ông chẳng lưỡi thu

minh vào chiếc ghế.

Những cử chỉ của Luật sư X... bây giờ thật là khó giải thích, ông mở chồng hồ sơ trước bàn rồi lại khép lại hình như ông đã nhớ ra điều gì. Sau cùng ông đứng dậy đến một góc phòng tối om, chỗ dành để xếp những hồ sơ cũ, lật chồng hồ sơ đọc từng tên một, ông hắt hơi mấy

cái vì mùi ẩm mốc xông lên. Hồi lâu Luật sư X... mới rút ra ngoài một hồ sơ bìa rách, bụi bậm và mang nhện bám đầy, như mới lấy từ một nhà mồ lên. Trên bìa hồ sơ có ghi « Trần thị Huyền, án tuyên ngày 3-2-194.. Y án Tử hình ». Luật sư X... bàng hoàng giây lát và lật bên trong hồ sơ có cái bức thư: « Kính gửi Luật sư X... viễn chung tôi, hân hạnh báo tin luật sư rõ, thân chủ của luật sư là Trần thị H., sẽ bị hành quyết vào lúc 5 giờ sáng ngày 13.8.194.. tại.... Vậy trân trọng mời luật sư đến dự kiến theo luật ».

Ngoài trời vẫn chưa ngọt cơn mưa. Luật sư X... vứt hồ sơ trở lại chỗ cũ, loạng choạng đi về phía chiếc ghế, ngồi xuống. Chiếc ghế cũ rit rèn như nghiến răng.



Cuối mùa Đông Ất Tỵ

thơ ngoại quốc ★ ★ ★

DOMINIQUE AUJOURD'HUI PRÉSENTE

★ của PAUL ÉLUARD

Tu es venue l'après-midi crevait la terre
Et la terre et les hommes ont changé de sens
Et je me suis trouvé comme un aimant
Réglé comme une vigne

A l'infini notre chemin le but des autres
Des abeilles volaient futures de leur miel
Et j'ai multiplié mes désirs de lumière
Pour en comprendre la raison

Tu es venue j'étais très triste j'ai dit oui
C'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde
Petite fille je t'aimais comme un garçon
Ne peut aimer que son enfance

Avec la force d'un passé très loin très pur
Avec le feu d'une chanson sans fausse note
La pierre intacte et le courant furtif du sang
Dans la gorge et les lèvres

Bản dịch của Diệu-Huyền

Tu es venue le voeu de vivre avait un corps
Il creusait la nuit lourde il caressait les ombres
Pour dissoudre leur boue et fondre leurs glaçons
Comme un oeil qui voit clair

L'herbe fine figeait le vol des hirondelles
Et l'automne pesait dans le sac des ténèbres
Tu es venue les rives libéraient le fleuve
Pour le mener jusqu'à la mer

Tu es venue plus haute au fond de ma douleur
Que l'arbre séparé de la forêt sans air
Et le cri du chagrin du doute s'est brisé
Devant le jour de notre amour

Gloire l'ombre et la honte ont cédé au soleil
Le poids s'est allégé le fardeau s'est fait rire
Gloire le souterrain est devenu sommet
La misère s'est effacée

La place d'habitude où je m'abétissais
Le couloir sans réveil l'impasse et la fatigue
Se sont mis à briller d'un feu battant des mains
L'éternité s'est dépliée

O toi mon agitée et ma calme pensée
Mon silence sonore et mon écho secret
Mon aveugle voyante et ma vue dépassée
Je n'ai plns eu que ta présence

Tu m'as couvert de ta confiance

HÔM NAY CÓ MẶT ĐÔ-MI-NÍT

Em đã đến buổi xế, trái đất đã nứt vỡ,
Cả trái đất lẫn loài người đã đổi chiều hướng,
Và anh như thế một kim-châm
Thẳng-thắn như một cành nho

Vô cùng tận con đường của chúng ta, muc phiêu ^{của}
những kẻ khao
Những con ong bay, tương-lai đầy mặt của chúng,
Và anh tăng mãi những thèm muốn ánh sáng
Để hiểu nguyên-nhân của nó.

Em đã đến, anh đang buồn quá, anh đã ủi,
Chính từ hôm có em, anh mới ủi với thiên hạ.
Em bé, anh đã yêu em, như một chàng trai
Chỉ biết yêu tuổi thiếu-thời của hắn.

Với sức mạnh của một dũng rết xa, rất trong,
Với lửa của một bài ca không lỗi nhịp,
Đá nguyên vẹn và giòng máu thoáng chảy
Trong cổ họng và trong môi.

Em đã đến, lời cầu-nguyện được sông đã thành hình,
Nó đào sâu đêm nắng, nó mòn tròn những bóng tối,
Để sạch hết bùn đêm và tan những băng dá
Như một con mắt thấy sáng-tỏ.

Cỏ non, những con chim én không bay được nữa,
Và mùa thu đẻ nắng trong cái bao của bóng tối,
Em đã đến, hai bên bờ giải-tỏng cho giòng sông
Để đưa nó đến tận biển.

Em đã đến, trong thăm đê đau khổ của anh,
Em cao hơn cây mọc riêng ngoài rừng không có không khí.
Và tiếng kêu của phiền muộn của nghi ngờ đã đỗ vỡ
Trước bạch-nhựt của tình yêu đời ta.

Vinh-quang thay, bóng tối và sỉ nhục đã nhường cho
mặt trời
Sắc nắng đã dịu bớt, gánh nặng đã trở thành tiếng cười
Vinh quang thay, địa đạo đã trở thành tột đỉnh
Khổn khổ đã tiêu-tan.

Chỗ mây thường ngày anh đã đắn-đốn,
Hành-lang không thức dây, ngõ hẻm và sự mệt nhọc
Đều sáng bừng lên bằng lửa nồ lốp-đốp của những bàn tay
Vô tận đã tung ra.

Em ơi, em là suy-tư của anh đã rao-rực và đã yên tĩnh
Là im lặng vang lừng của anh, và tiếng dội huyền bí
của anh
Là sáng chói lòa mắt của anh, là thị-giác bát ngát của anh
Anh chỉ còn có em hiện diện đó mà thôi,

Em đã bao trùm anh với lòng tin-tưởng noi em.

● DIỆU-HUYỀN

Chú thích của người dịch.

Dịch Thơ của Paul Eluard rất phiền, nên rất thận trọng, vì câu Thơ của ông không đặt dấu phết, dấu chấm. Ông để cho người thưởng thức thơ tự tìm hiểu lấy ý thơ. Ông sắp xếp chữ theo một lối riêng, thường đảo lộn trật tự của câu. Ông viết bằng ý nhiều hơn bằng chữ. Để bạn đọc Phồ-Thông thấu triệt dễ dàng, khỏi nhọc công tìm hiểu, trong bản dịch Việt-ngữ, chúng tôi đã áp dụng mấy nguyên tắc sau đây:

- Đề dấu phết dấu chấm trong mỗi câu.
- Dùng chữ thích ứng để gợi ý thơ xác đáng theo tác giả.
- Cố gắng dịch sát nghĩa.

Không phải nói dó bài thơ của Eluard đã trở nên hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng bản dịch Việt-ngữ trên đây đã cố tình mở ra nhiều ánh sáng hơn, bởi những bóng tối, để bạn đọc thấu hiểu rõ hơn phần nào những khía cạnh mờ mịt trong hồn thơ hắc chiếc của Eluard.

khi một người chết

★ NGUYỄN-HÙNG-TRÁT

Bây giờ mày nằm xuống đó
Đất cát này lại nhuộm máu hồng tươi,
Cây cỏ sẽ xanh vì thịt, vì xương của một gã con trai
Chiến tranh, đạn đồng, súng thép
Chúng trớp của bà mẹ già còng cõi
Một đứa con,
Chúng cướp của cô gái
Một người yêu,
Chúng cướp của tao
Một thằng bạn.
Những kẻ đi qua,
Những người đi lại
Nhìn mảnh đất này họ sẽ nghĩ sao ?
Bây giờ tao không còn khóc được,
Đặt bàn tay lên xác của mày
Sờ những vết to nhầy nhựa
Rồi đưa bàn tay bê bết làm gương soi mặt:
Mày nằm đây hay tao nằm đây ?
Máu của mày
Máu của mày hay máu của tao ?
Với những người đi qua,
Với những người đi lại
Tao sẽ chỉ ngôi mộ của mày
Và những ngọn cỏ màu xanh:
« Có một thằng con trai nằm đó yên giấc ngủ muôn đời »

LƯA TÌNH

★ Trần Luân Kiết

(tiếp theo PT 164)

R 1 È U ngồi theo thế dề phòng, và nói với Nga :

- Em đừng ngại gì cả.
- Em lo quá.

— Anh từng đánh trận. Có mấy ngõe lo gì ?

Triệu chưa dứt lời. Hai cái bóng đèn vọt tui.

Một tên cao dong dòng, mặt mày râu mọc bé, cầm như ma-rốc, aghiêng đầu nhìn Nga, hăm dọa nàng :

— Nửa đêm cô đi đâu ?

Nga lúc nãy thấy ức. Hắn là tên tay sai của lão chủ. Hắn cầm Chín dao găm. Tuy giận nhưng Nga cố hòa giải :

- Xin anh bỏ qua cho.
- Thật gan lầm da. Thôi về tôi bỏ qua.

Nga ấm ức :

- Anh về đi, giây lát tôi về, không sao mà.
- Không sao ?

Nga bức tức :

- Tôi đã hết giờ làm rồi.
- Hết giờ nhưng phải di bảo cho ông chủ hay. Cô đi đường quái.

Triệu thấy khó chịu. Chàng bảo Nga ; nhưng có ý hiềm tên này :

- Có việc gì thì dè mai giải quyết, sao Nga lại làm rùm lên vậy ?
- Nga thành thật nói :

— Tại anh này mà, надо phải tại em.

Trong khi tên nọ quắc mắt nhìn hậm hực. Triệu đứng lên :

— Thôi ta đi vậy.

Nói xong kéo tay Nga đi.

Tên Chín dao găm bước đến chặn ngay :

— Đi đâu ? Nga ở lại đây đâ.

Triệu nhảy hắn, cố ôn tồn :

— Nga là bạn gái từ xưa của tôi mà.

— Mặc, hãy dè nàng lại đây.

— Xin anh một đêm vậy. Vui vẻ dùm cho. Nga nói. Triệu không dẫn được :

— Cứ đi, lên xe.

Gióng nói như ra lệnh khiến tên nọ tức quá, hỏi gấp :

— Thật không bạn ?

Triệu nói :

— Tôi không bạn bè gì với anh cả.

Hắn hăm hở xây về phía tên bạn hé :

— Thế nào Tư ?

Tên bạn hắn, nhìn Nga nói thật bình tĩnh :

— Nga hãy về với chúng tôi đi.

— Anh làm ơn về nói với chủ, mai tôi về.

— Nga cái lời tôi ư ?

Triệu kéo tay Nga nói :

— Đi đâ, đừng nói nữa.

Nga dợm bước thời lập tức tên Tư nhảy vọt đến, đấm một quả vào mặt Triệu. Bất thình lình nhưng Triệu cũng lùi một bước tránh được.

— Khá đó. Tên Tư vừa nói vừa tạt luôn một sóng tay vào cò chàng theo một thế chém của phái võ Tàu.

Triệu ngồi thụp xuống. Chàng cũng dùng võ Việt tẩm công lại. Thật ra thì Triệu không kém sức tên nọ. Chàng chỉ sợ trong lúc đấm đá nãy tên râu cầm sẽ kéo Nga lôi đi. Mà hắn lôi đi thật, Nga không đủ sức cưỡng lại. Nga chỉ còn kêu cứu :

— Anh Triệu ơi tiếp em với.

Triệu giật mình bỏ tên Tư, chạy theo Nga. Lập tức tên Chín dao găm quay lại.

Nga hé lèn :

— Coi chừng anh, nó dùng dao.

Nói chưa dứt lời, tên Chín dao găm lia một lẩn sáng xanh biếc
ngang mặt chàng. Trong đêm tối ánh thép xẹt lóe người như tia điện.

Nga kêu lên :

— Chết, anh ơi.

Nhưng Triệu lúc đó thật bình tĩnh, chàng tiến sát vô người hắn
tay dùng thế nhu-đạo, chân khóa chặt lấy bàn chân hắn theo một thế
thiếu lâm. Hai đòn chớp nhoáng, tên nọ bị khóa cứng. Và tiếp theo
là một cái đánh chỏ vào mặt. Hắn buông tay dao té ngửa ra sau.

Chưa kịp dừng bộ, chợt Triệu nghe Nga hé :

— Phía sau đó anh.

Giật mình, không tránh kịp, Triệu bị tên Tư đá thẳng vào sườn,
ngọn đá mạnh quá, chàng té ngồi xuống đất. Hắn tập theo đá bặt
vào mặt chàng. Triệu không tránh được, bèn vụn sóng mũi, máu ộc ra
lênh láng, chàng kêu lên một tiếng ngã nhào sang bên. Nhưng cố trấn
tinh. Chàng rút súng nhắm tên nọ bόp cό. Hai ba phát liên tiếp...

Triệu thấy hắn kêu lên. Ôm lấy vai, cùng với tên bạn lùi nhanh
vào bóng tối. Còn chàng không chịu nổi nằm bất tỉnh luôn sau đó.

*

— Vậy em đòi quả thật nhiều mâu thuẫn lắm.

— Anh nói em không hiểu.

Nga vừa đáp trước nồng lên trán người yêu vừa nhìn thẳng vào
đôi mắt sâu thẳm đèn của chàng. Mặt Triệu bị thương trông thật ghê
tóm. Tuy thế nhưng Nga không dám bảo cho chàng biết.

Triệu đã tỉnh từ lâu, chàng đã thông cảm được nỗi lòng đó.

Triệu nói :

— Em nghĩ thế nào về ngày mai?

— Ngày mai ra sao? Nga hỏi lại.

Triệu phân vân vì thật ra mình đã có vợ con. Nói ra Nga sẽ cảm
thấy tủi thân và cô quạnh biết bao. Vì thế chàng cảm thấy lòng mình

vò xé không bờ. Thật ra nga đáng lý là vợ của chàng từ trước. Chàng
yêu Nga vô cùng. Thế mà nàng lại đến sau trong hoàn cảnh quá khứ
thiết như vậy.

Thấy Triệu im lặng, Nga nhắc :

— Anh có nhớ đến người ký giả bạn anh không?

Triệu gật đầu :

— Tôi nghe nói bạn tôi đã mất rồi. Nhưng không rõ vì sao?

Nga bấy giờ mới tỏ thành thật hỏi :

— Ngày anh, em hiểu mọi việc về gia đình anh. Xin đừng giấu
em nữa. Nhưng đời em như vậy, chỉ cần một người yêu thành thật.
Là anh đó. Đừng giấu em, và cũng đừng ngại gì hế. Anh yêu quý của
đời em muôn thuở.

(còn tiếp)

LE SECOURS

Công - Ty Bảo-Hiểm và tái Bảo-Hiểm những
tai nạn, hỏa-hoạn, hàng-hóa trộm cắp và tất cả các rủi ro.

Trụ sở chính :

30 - 32, đường Laffite — Paris (9ème)

Chi-Cuộc Viễn-Đông

16, đại - lộ Nguyễn - Huệ — Saigon

Điện-thoại : 20.461

● Bồi thường mau lẹ

● Nghi thức giản tiện

Khi hữu sự hãy hỏi thăm liền chó ngăn ngai. Mọi sự
dễ dãi và tiếp rước niềm nở sẽ dành cho khách bảo-hiểm.



* Của bạn Bình-công-Giác, sinh viên năm thứ 4, Đà Nẵng.

● Nàng đồ Chàng

... Em viết thư này nhờ chị vui lòng giải giùm câu đồ này của bố em đồ em, mà em mít, nàng nói nếu anh giải không ra thì em không yêu anh nữa, nàng làm em giục gân, rợn tóc gáy lo sợ.

Vậy em mượn hộ chị vui lòng giải giùm em, kèo người yêu xa em tội lắm :

Câu đồ như sau :

Anh đt em mới trồng hoa

Anh về hoa nở được ba trăm cành

Một cành là bảy búp xanh

Bán ba đồng một, đt dành có nơi

Bảy giờ đtng chđ thđnh thời

Mượn anh tinh vốn, tinh lót bao nhiêu ?

Đáp — Câu « Bán ba đồng một », tức là một cành, chờ không phải một búp, vì người ta mua cành hoa để cắm 19, chứ không ai mua búp hoa làm gì. Vậy thi hoa nở được 300 cành, bán được $3 \text{đ} \times 300 : 900\text{đ}$.

Đây chỉ là một câu hỏi về trí khôn (question d'intelligence) ta thường nói là « hỏi mèo », chứ không phải một bài toán khó.

* Của bạn Nguyễn-ngọc-Bắc — 32, Nguyễn-công-Trú, Tuy Hòa.

● Ma ! Ma !

... Đây là một chuyện mà giáo sư Lê Trọng Hiệp dạy trường công lập Nguyễn Huệ, Tuy-hòa đã gặp.

Ông ấy có kè lại cho chúng em nghe là trong khi đi gần & nhà trường. Vào lúc 3, 4 giờ sáng giờ đó, lúc ấy ông vẫn còn thức, mà chỗ ông nằm lại ở giữa, xung quanh có các giáo sư khác nằm ngủ.

THƯ BẠN ĐỌC

Rồi bỗng ông Hiệp thay một người mặc toàn đồ trắng đi lại phía ông rồi lại đi xung quanh. Lúc đầu ông ấy cứ ngỡ là ăn trộm, ông ấy vẫn nằm yên, người mặc đồ trắng ấy lại đèn gần ông hơn, và đi xung quanh ông hai ba lượt.

Ông hoảng quá vội lấy chăn trùm kín đầu, ông lại nhận thấy một bàn tay đè nặng lên ngực ông lạnh toát, lạnh đèn nỗi tê cả trên ngực ông, không la gì được nữa, mặc dù ông đã cõi vùng vẩy và lây tay đầm mạnh vào bàn tay quái dị ấy.

Một chập sau thì hết và ông Hiệp mới la được : « ma... ma, trời ơi ! Mọi người xung quanh thức dậy và ông Hiệp cương quyết nói là đã trông thấy thật sự.

Thưa chị, không cứ gì hoàn cảnh trên, mà các chuyện khác thường xảy ra và các giáo sư đi trực đêm thường gặp ma. Chẳng hạn như giữa đêm khuya, bàn ghè trong lớp tự nhiên rung lên rung xuồng, có khi ngã hẳn xuống.

Vậy thưa chị, câu chuyện của giáo sư Lê Trọng Hiệp có phải là trạng thái «ảo tưởng tập thể» như ông Xuân-Anh đã nói ? Em hoang mang quá ! Vì ma có thật hay không thưa chị ? Em mong sự giảng giải của chị.

Đáp — Không thể giảng giải được, nhưng tôi cũng xác nhận rằng MA có thật trong rất nhiều trường hợp, như việc ông vừa kể.

* Của cô Phan-Tuyết-Anh, London

● Mọi có đuôi !

... Nhận một bài giảng về Nhân chủng ở Đại-học, giáo sư có nói ở miền Núi VN có giống Mọi có đuôi. Tiếc rằng giáo sư không nói rõ hơn. Xin ông, nếu có thể, cho chúng tôi biết một vài tài liệu xác thực về giống Mọi ấy...

Đáp — Giống « Mọi có đuôi » này ở vùng núi Đăk Vách, thuộc giày Trường Sơn (Amametic Mountains), địa phận tỉnh Quang Ngãi. Sự thực chỉ là một khúc xương sòng dài ca từ 5 đến 10 centimetres ở trên hậu môn và có một chùm lông. Thường chúng ngồi chòm hòn, thỉnh thoảng ngồi hòn

xuồng sàn thì chỗ sàn ấy phải có khoét lỗ. Sau khi Đại-chiến 1914-18, nước Pháp thắng trận có tổ chức một cuộc « Triển lãm thuộc địa » — (Exposition Coloniale) tại Marseille. Thủ tướng Georges Clémenceau có gửi thư yêu cầu vị Thông đốc Nam Kỳ (Gouverneur de la Cochinchine) gửi qua một vài người: « Mọi có đuôi, đê triễn lãm với những của lạ ở các thuộc địa. Nhưng vị thông đốc không thể nào tìm được một kiêu mẫu của giống người ấy, vì không thể nào lên tận miền Núi Đá Vách đê bắt họ. Xin nói thêm rằng giống ấy ăn thịt người (anthropophages). Hiện nay chúng đã bị tiêu diệt dần dần, chỉ còn độ 7, 800 người ở rải rác các nơi bí hiểm trong núi, mà người VN không dám leo hành tới. Khi giới của họ là ná với mũi tên tầm thuộc độc. »



Nhà hàng ĐẠI - LA - THIỀN

Điện thoại số 26.893
31-33 Đường Lãnh-Ông CHOLON

- Đặc-biệt các món ăn Tiều
- Sạch-sẽ, vệ-sinh và ngon miệng
- Bếp khéo, bồi giỏi và lè phép
- Có máy điều hòa không-khi

Ở lầu 3 lộ-hiện có không-khi thiêng-nhiên
trong một khung cảnh huy-hoàng diễm-ảo

ĐÁP BẢN BỐN PHƯƠNG

PHẢI GÁC LẠI NHIỀU BÀI

Vì dư bài nhiều quá, nên chúng tôi dành gác lại một số bài kỹ này vào số TÂN NIÊN, 166, của quý bạn Võ-quang-Yến, Thiếu-Sơn, Đông-Xuyên, Tế-Xuyên, Nguyễn-Vỹ, Hoàng-Thắng, Vũ-minh-Thiệu, Phan-minh-Hồng, Thanh-Việt-Thanh, Nguyễn-vạn-Hồng v.v... Xin bạn đọc thông cảm. Chúng tôi thành thật cảm ơn.

PHÒ THÔNG

* Bạn Thành-Phúc, Phan Rang.

— Viết « độc-giả », vì danh-từ đó là gốc chữ Hán, cho nên viết « độc-giả » là sai. Nhưng viết theo tiếng Việt thì: « bạn đọc ». Cũng như viết theo chữ Hán, nói yề người đàn bà Góa thì: « quái phụ », chử viết hoặc nói « góa-phụ » là sai.

— Sinh năm 1948, tức là năm Mậu-Tý. Ngày 5-6 Mậu Tý đúng vào ngày 11-7-1948.

Ngày 18-10 Tân-Tỵ là ngày dương-lịch 6-12-1941.

* Bạn Nguyễn-thành-Phước, Qui-Nhơn.

— Mồng 9 tháng 5, Nhâm- ngọ, là ngày Thứ Hai 22-6-1942.

— Bạn trẻ tuổi đã uống rượu nhiều, tự-nhiên sẽ bị nhiều chứng bệnh nặng, kẽ cả bệnh thần-kinh, và làm suy giảm trí nhớ.

— Thuốc bồ-óc không làm tăng được trí-nhớ, nhưng bảo vệ thần kinh khỏi bị mệt-nhiều.

* Bạn Vương văn-Đáng, KBC 4523

— Chúng tôi không tin theo truyền-thuyết cho rằng con người chết qua 49 ngày thì đầu-thai. Về vấn đề đầu thai, chưa thấy có sách nào, kẽ cả sách Phật, nói thật rõ-ràng.

— Sinh ngày 29-6 năm Ất-dậu, nhầm vào ngày 6-8-1945.

* **Bạn Lê thị Diệu-Anh, Đại học Văn Khoa, Saigon.**

Người Pháp chiếm « Nam-Kỳ » trước nhất năm 1859, chiếm « Bắc Kỳ » năm 1882, sau cùng chiếm « Trung Kỳ » năm 1884.

● **Bạn Kiều Thông, Dalat.**

Địa chỉ Trung Tâm Văn hóa Pháp : (Centre Culturel Français), đường Đồn Đất Saigon. Không có nội trú. Về anh ngữ có rất nhiều sự thực, hoặc Hội Việt Mỹ, bạn phải ở Saigon mới theo học các lớp anh ngữ đó được.

● **Bạn Ngô-văn-Chương, Quốc học, Huế.**

Sử dụng chữ không phải « sử dụng ».

— P.T. số 72, tại tòa soạn không còn.

● **Hai bạn Kim Nhẫn, Hoài Bút, Quảng Ngãi**

10-3, Nhâm Ngọ : 24-4-1942.

20-5, Tân Tỵ : 14-6-1941.

8-4, Bình Tuất : 8-5-1946.

— Ngôi sao lạ mà các bạn trông thấy vào khoảng 5 giờ sáng hướng Đông Nam cách đây vài tháng, chính là sao Chòi Ikeya-Seki 1965 F.

● **Bạn Lê-thị-Oanh, Cao Thắng, Saigon**

— Bà cụ sinh ngày 6 tháng 10 năm Canh Dần, nhâm vào ngày 17 tháng 11 năm 1890.

Danh từ « Huế », do hai chữ Thuận-Hoa mà ra. Sở dĩ phải đổi chữ « Hoa » thành chữ « Huế », vì « Hoa » là húy danh của một ông Hoàng.

* **Bạn Dominique Lan Nhu, Paris**

— Ngày 10-6-1943 : 8 tháng 5 năm Quý Mùi, (con Dê).

— Cụ Phan-thanh-Giản có ba người con trai, tên là Phan Liêm, Phan Ngữ, và Phan Tâm. Năm 1867, ba người này mộ binh chống Pháp tại các tỉnh Trà Vinh, Sa Đéc, Vĩnh Long. Họ thua, cả ba đều trốn ra Thăng Long theo Nguyễn tri Phương, tiếp tục chống Pháp.

— Hai chữ « Việt-Minh » là viết tắt do « Việt-nam Độc-lập Đồng-Minh ».

— *Việt-Quốc*, viết tắt do « Việt-Nam Quốc-dân-dâng » của Vũ Hồng-Khanh.

« Việt-Cách », viết tắt do « Việt-nam Cách-mạng Đồng-Minh Hội », của Nguyễn-Hải-Thần.

« Đại-Việt », tức là Đại-Việt Quốc-Dân đảng, của Trương-Tử-Anh. Ông này bị V.M. giết năm 1946, Nguyễn-tôn-Hoàn lên thay thế.

* **Bà Liên-Thạnh, Phạm-ngũ-Lão, Saigon.**

Đạo Tin-Lành khác đạo Thiên-Chúa, ở một điểm chính là Tin-Lành không thờ Đức bà Maria.

Đạo Cơ-đốc Phục-Lâm (Les Adventistes du 7e jour) cũng thờ Chúa Jésus, nhưng nghỉ việc ngày Thứ Bảy, chứ không nghỉ ngày Chúa nhật. Không thờ Tượng.

Các chi tiết về lễ-nghi của ba tôn-giáo có khác nhau rất nhiều.

● **Bạn Hoài-Lương, Bến-Hải.**

Giờ Tý : từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng.

— Sứu : từ 1 giờ đến 3 giờ.

— Dần : từ 3 giờ đến 5 giờ.

— Mẹo : từ 5 giờ đến 7 giờ v.v...

— Ngọ : từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều.

12 giờ trưa là đúng Ngọ, giữa Ngọ.

● **Bạn Lương-Trọng-Minh, Giáo-sư Bồ-đề, Qui-nhơn.**

« Triết-lý còn thừa,... » con thừa, tiếng Bắc, là con khỉ.

— Địa chỉ ông Ng-v-Côn : Ministère de l'Education Nationale, Rue de Grenelle, Paris.

— Chúng tôi không có xem quyển sách « Năm sắc diện, năm định mệnh ».

— Mấy lúc sau này, vì vẫn đã thiếu giấy in, và bị cắp điện thường, nên báo ra có trễ đôi ba ngày, nhưng vẫn ra đều mỗi tháng hai kỳ.

* **Ô Trần thăng Lâm, Giáo sư, Saigon.**

Chúng tôi không biết ai đã dịch chữ Existentialisme thành « Thuyết hiện sinh ». Chúng tôi, ở Phố Thông, luôn luôn dịch danh từ ấy là « Duy Sinh ». Françoise Sagan, không có dính líu gì với J. P. Sartre. Người đàn bà dẹt tử trung thành của Sartre là nữ văn sĩ Simone de Beauvoir.

★ Ô. Ché-Phiên — New York

Danh từ « tiến sĩ » có từ đời vua Trần Duệ Tông, vào năm 1374. Sau này người Việt Nam cũng gọi *Tiến sĩ luật khoa, Tiến sĩ văn chương*, vì không có danh từ nào khác cụ thể tạm so sánh về cấp bậc đại học, từ Tú tài qua Cử nhân, lên Tiến sĩ. Nhưng riêng về Y khoa, lại gọi là *bác sĩ* chứ không gọi là *Tiến sĩ y khoa*, vì có lẽ trong hệ thống thi cử của ta xưa, không có môn y học, cho nên người ta đã đặt ra danh từ mới là *Bác sĩ*.

— Quân đội Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ ngày 20-11-53, chiếm cứ thung lũng này cho đến ngày 7-5-1954 thì Điện Biên Phủ bị thất thủ.

● Bạn Đặng-thành-Quí, An-Giang

Bạn hỏi : Câu tục-ngữ « *Tai vách mạch rừng* », có nhiều người lại nói : « *Tai vách mạch dứng* » là tại sao, và câu nào đúng ?

Câu *Tai vách mạch rừng* được thông-dụng hơn, từ Nam chí Bắc, và có nghĩa là vách có tai (người Anh cũng có tục-ngữ : *Walls have ears*), chuyện nói kín ở trong nhà có thể bị tiết-lộ ra ngoài. Cũng như trong rừng có mạch nước, chuyện bí-mật hai người nói ở đấy thường không ai nghe, nhưng có mạch nước nghe, mạch nước chảy ra suối, suối ra sông..., trước sau gì rồi cũng có người thứ ba hay được. Ý-nghĩa câu tục-ngữ trên là chuyện gì bí-mật đến đâu cũng sẽ bị tiết-lộ.

Riêng ở miền Nam Việt-nam, câu trên có thể đổi thành : « *Tai vách mạch dứng* », và cũng có nghĩa. Trong Nam, « *dứng* » là tẩm phèn dê dứng chung quanh nhà, phần nhiều là nhà lá của người nông-leo, gọi là *tấm dứng*, bằng tre, hoặc bằng nứa. *Mạch dứng* là những thớ tre, thớ nứa, (*les nervures du bambou*), và cũng nghĩa với *tai vách*. Câu tục-ngữ sau chỉ thông-dụng ở miền Nam mà thôi. Ở miền Trung và miền Bắc người ta nói câu trên nhiều hơn.

— Bạn hỏi : Tại sao ngoài Bắc gọi là « *Anh Cả* », trong Nam gọi là « *anh Hai* » ? — Gọi anh Cả, con cả (hoặc con trưởng) là đúng theo lẽ tự-nhiên. Riêng ở miền Trung (từ Huế trở vào) và miền Nam, người ta tránh tiếng *Cá*, mà gọi « *thằng Hai* », « *anh Hai* », v.v... vì có hai nguyên nhân. 1) Vì lẽ độ gia đình. Trong gia đình chỉ có hai nguyên nhân. 2) Vì lẽ độ gia đình. Trong gia đình chỉ có hai nguyên nhân.

cá, thì sợ phạm đến ngôi thứ thiêng liêng của cha mẹ, cho nên tránh tiếng « cá » mà gọi là « *Hai* ». 2) Vì lê tin. Trong gia đình Việt-Nam, nhất là ở Trung và Nam, đặt tên cho con lúc mới sinh thường đặt một tên rất xấu xí, hoặc tên thú vật, Chó, Chuột, Miêu, Vẹn, v.v..., tùy theo tập quán của mỗi địa phương, để khỏi bị ma quỉ bắt.

Nhất là người con đầu lòng chỉ sợ nó chết yêu sẽ có huống trong gia đình, và ảnh hưởng xấu cho đứa con kế tiếp. Vì thế, thay vì con cá, hoặc là con trưởng, người ta gọi là « *con thứ Hai* », « *thằng Hai* », « *anh Hai* », v.v... là có hậu ý đánh lừa ma quỉ, và các người « khuất mày khuất mặt » rằng con trưởng đã chết rồi, bây giờ chỉ còn có con thứ hai, để ma quỉ đừng khuấy phá nữa.

● Bạn Lưu thanh Nhàn, Bạc Liêu

Bạn nên làm đơn xin hoán dịch, đến nộp tại Phòng Quản Vụ tại tỉnh nhà.

● Đại úy, Trần nguyên Trung, Bộ tư Lệnh H.Q.

Quyền sách ấy, chúng tôi không có. Chắc có sự hiểu lầm.

● Ô. Phạm xuân Lượng, Vien'jane, Laos.

Những cây cao su đầu tiên ở Việt-Nam được lấy giống ở Ceylan (Tích Lan), và do bác sĩ Yersin và ông Haffner trồng tại Ông-Yêm và Suối Giao, năm 1898. Sau đó, ông Bellan và vài người Pháp khác. Đến năm 1910, đã có 15 đồn điền cao su tòng cộng dộ 2000 mẫu. Năm 1940, bắt đầu đệ nhị thế chiến, toàn thể diện tích đồn điền cao su ở Đông Dương lên đến 134.000 mẫu sản xuất được 80.000 tấn cao su mỗi năm, (6% số lượng sản xuất của thế giới).

★ Cháu Trần thị Hồng Phúc — Đà-nẵng.

Bà của cháu viết lùa loát và cảm động lắm, nhưng có tính cách cá nhân, không đăng được. Bác rất tiếc. Cám ơn những lời cháu cầu chúc.

● Ô. Thân Mộng Hùng, Huế.

Bài Kinh trong mục Minh ơi, P.G. 163 là của đảng Ku Klux Klan đặt riêng để đọc trong các cuộc lễ của họ, chứ không phải trích trong Thánh-Kinh. Xin ông đọc kỹ, bài đó nói về K.K.K.

Xưởng cưa máy

NAM-HƯNG

190, đường Nguyễn-văn-Học
cầu Băng-Ky — GIA-ĐỊNH

Kính chúc quý khách hàng một năm mới tốt đẹp.
tinh yến, đầy hạnh phúc và may mắn.



Bồn hâng chuyên môn mua bán các
sắc gỗ súc và gỗ xẻ đủ cỡ để kiến trúc.



Một xưởng cưa máy đá được
tin nhiệm của khách hàng.

TINH THẦN SUY KÉM, ĐÀN ỐNG CÙNG NHU ĐÀN BÀ
ĐÁ CÓ SẢN THUỐC BÒ THẬN

SÂM NHUNG DƯỢC TINH

HIỆU ÔNG - GIÀ

TRÚ BÁN KHẨP NƠI

VIÊN - ĐÔNG DƯỢC HÀNG

115, Đường Phùng-Hưng — CHOLON

KNBYT số 674 ngày 17-1-64

Thuốc bò huyết điều kinh của Phụ-Nữ

PHỤ-NỮ HỒI - XUÂN - TỐ DI-AN-HÒA

Trị : Kinh nguyệt bất điều, tháng trỗi tháng
sụt; khi có ít khi có nhiều, hay dày dura hoặc mới có hay đau
bung, tử cung hư hàn hư nhiệt, giây chằng yếu, bạch đái hả,
khí huyết suy kém xanh xao mệt nhọc, khó thở thai, hay bị
tiêu sản. Quý Bà dùng Phụ-Nữ : HỒI-XUÂN-TỐ để
mau lại sức, ấm ngũ ngón, điều kinh sủa huyết, có tháng
đúng ngày, trị hết bệnh bạch đái tử cung và đau bụng. — (C
bán ở các tiệm thuốc Bắc).

Tổng Phát Hành : Nhà thuốc : DI-AN-HÒA.

252 A Lê-thá-h-Tôn Saigon
K.N. B.Y.T. Số : 1.188 Ngày 9-6-65

GLUCOCÉ
TÉVÉTÉ
KEO SINH TỐ
CHỐNG MỆT-MỎI THỂ XÁC và TRẮC
NGỪA NHIỄM-DỘC VI-TRÙNG
CÓ BẢN ĐỒ CÁC NHÀ THUỐC TÂY và TIỆM TRÙ ÀU-ĐƯỜNG
Số 252 BYT/QCDP/18-10-62

POLYVIT C_a
TÉVÉTÉ
DÀN BÀ DƯỜNG-THAI và THỜI KỲ CHO CON BÚ
TRẺ EM ÔN-YẾU, ẾO-OT, CHẬM HỌC RĂNG &
THUỐC BỔ NẤU-XƯƠNG-PHỔI
CÓ BẢN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY và TIỆM TRÙ ÀU-ĐƯỜNG

Bịnh Kiết

Đau bụng tràn thốn khó chịu, Kiết lỵ
dùng Kim Xiển-Sơn hiệu « con Vẹt » mau hết.

• AI BỊ BỊNH HO :

Ho cảm, Ho khan tắt tiếng, Ho rãng tức ngực, uống
thuốc ho Chì Khái Hoàn hiệu Con Vẹt trừ đàm
bồ phổi dứt cơn ho.

Phát hành: DI-SANH-ĐƯỜNG, số 153 đường Lê
văn-Duyệt Saigon, các tiệm thuốc bắc có bán.

EM NHỎ
MỌNG!
THUỐC BẠN NÓNG
(DAKEMIS KIM-QUAN)
THUỐC
TÂY
KIM-QUAN
Số 260 ngày 20-6-63

KINH-LÝ VĂN-PHÒNG

110, đại lộ Nguyễn-Huệ—Saigon
Điện-thoại 23. 187



573, Phan-thanh-Giản

Phạm-căn-Lạng

Giám-Định Trắc-địa-sư
Géomètre — Expert

SAIGON

Kiêm duyệt số 049 ngày 7-1-66
Giấy phép số 292 CDVT/TINH ngày 9-10-1961
Quản-nhiệm: NGUYỄN-VŨ

m tại THU LÂM ĂN THU QUẦN
231-231, Phạm Ngũ-Lão — Saigon



Kính Chúc Quý Vị
Hạnh Phúc
Thịnh Vượng
An Khang
trong Năm Mới



CÔNG TY
MAC-PHSU VÀ CÁC CON

205, đường Lê-Thanh-Tôn, Saigon • Điện-thoại : 22.256

DẦU CÙ LÀ MAC-PHSU - 1966 • XUÂN BÌNH NGỌ