

Do Võ Phi Hùng Guru HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiếu Đăng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

# Ăn cây náo ráo cây nẩy



Hằng ngày răng giúp ta  
nuôi dưỡng cơ thể, răng  
đau là ta khổ.

Vậy răng lão nhung  
viên ngọc quý ta cần được  
ta săn sóc và bảo vệ.  
Quý vị hãy giao DEO 1  
trách nhiệm này cho  
thuốc đánh răng

**Perlon**

có ly tử FLUOR  
mẫu nhiệm  
bảo vệ, ngã răng  
chồng, sâu răng.



# PHỐT THÔNG

Tạp-chí Văn-Hóa ra ngày 1 và 15

Giám-đốc : NGUYỄN - VĨ

157

15 - 9 - 1965



TRUNG THU

Đặc biệt kỷ niệm

NGUYỄN - DU  
1965

*sắp xuất bản, tháng 11.1965 :*

# MỒ HỘI NƯỚC MẮT

truyện dài tình cảm và xã-hội

C Ủ A

## NGUYỄN - VỸ

(Yêu cầu các Đại lý thân-mến ở Thủ-đô và các tỉnh  
cho biết trước số lượng cần dùng đủ tiêu thụ ở mỗi địa  
phương)

**sẽ tiếp tục xuất bản :**

- « MÌNH OI » ! bốn quyển I, II, III, IV
- VĂN-THI-SĨ TIỀN-CHIẾN, ba quyển I, II, III
- THƠ LÈN-RUỘT (Thơ trào lòng về thời thế)
- TUẤN, CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT bốn quyển  
I, II, III, IV
- GIẤC MƠ HOA ...

và tất cả các tác-phẩm (Thơ và Văn), đã đăng liên  
tục trong tạp-chí Phồ-Thông từ số 1.

của DIỆU-HUYỀN — TÂN-PHONG — NGUYỄN-VỸ

# PHÔ-THÔNG

TẠP - CHÍ

GÓP PHẦN XÂY DỰC VĂN HÓA VIỆT NAM  
PHỐ BIỂN VĂN HÓA ĐÔNG TÂY KIM CỔ

Giám-đốc, Chủ-bút : Nguyễn-Vỹ

Tòa-soạn: 233, đường Phạm-Ngũ-Lão, Saigon — Đ.T. 25.861



NĂM THỨ VII ★ SỐ 157 ★ 15-9-1965

1.— Nguyễn-Du đã được 200 năm . . . . .	Nguyễn-Vỹ	6	—	9
2.— Một vì sao sáng trên nền văn học				
Việt Nam : Nguyễn-Du . . . . .	Đương-Châu	10	—	15
3.— Vài nhận xét về bài Chiêu Hồn . . . . .	Phạm-văn-Sơn	16	—	31
4.— Tấm thu (truyện) . . . . .	Hoàng-hải-Thùy	32	—	37
5.— Mặt trăng, mặt trời (truyện ngoại quốc) Ngãi-Vân		38	—	40
6.— Trương tri sầu (thơ) . . . . .	Bửu.Đức			41
7.— Góp ý kiến về giá trị truyện Kiều . . . . .	Thái-Bạch	42	—	46
8.— Một vụ mưu sát De Gaulle. . . . .	Ngọc-Quang	47	—	53
9.— Tiêu da (thơ) . . . . .	Trần-tuấn-Kiệt			54
10.— Bức thư Paris . . . . .	Nguyễn-văn-Côn	55	—	60
11.— Trăng tím (truyện) . . . . .	Hữu-Châu	61	—	69
12.— Đêm trăng hối bóng (thơ) . . . . .	Song-Thu			70
13.— Không có giải T.B.B.N. . . . .	T.B.B.N.			71
14.— Tuần chàng trai. . . . .	Nguyễn-Vỹ	72	—	76
15.— Nguyệt lão to hồng (diễn tích) . . . . .	Việt.Kim-Dung	77	—	78

16.— Nói chuyện với Y.Vân . . . . .	Duy-Sinh	79	—	83
17.— Tấu khúc mùa thu (truyện) . . . . .	Mặc-Tưởng	84	—	96
18.— Minh oil! Mặt Trăng trong truyện Kiều . . . . .	Diệu-Huyền	97	—	105
19.— Ký sự tiền tuyến : Ba - Lòng . . . . .	Nguyễn-Vỹ	106	—	109
20.— Xa rồi... Cảm Thu (thơ) . . . . .	Tường-Vân — ÂVT			110
21.— Người chiến quốc : Tín-lăng-Quân . . . . .	Thiếu Sơn	111	—	115
22.— Âm thầm (thơ) . . . . .	Tống-minh-Phụng			116
23.— Vịnh Thúy Kiều (thơ) . . . . .	Cử-Tạ			117
24.— Lửa tình (truyện dài) . . . . .	Trần-tuấn-Kiệt	118	—	122
25.— Sách báo mới . . . . .	P. Thông	123	—	124
26.— Đáp bạn bốn phương . . . . .	Diệu-Huyền	125	—	130



- \* Chúng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về những bài lai cảo của bạn đọc, (theo thể-lệ chung của các tạp-chí quốc-tế).
- \* Bài lai cảo không đăng, không trả lại.
- \* Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiện trích đăng những bài trong tạp-chí PHÔ - THÔNG, nhưng yêu-cầu đề rõ xuất-xứ : « Trích Tạp-chí PHÔ-THÔNG » và đừng viết tắt.
- \* Cấm trích, dịch, phỏng dãng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
- \* Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.
- \* Copyright by PHÔ THÔNG, printed in Viet-Nam.

- Tổng-phát hành PHÔ - THÔNG toàn quốc :  
ĐỒNG NAI, 270, Đà-TháM — Saigon
- Tổng-phát-hành PHÔ-THÔNG ở Âu-Châu và Phi-châu
- Notre représentant général pour l'Europe et l'Afrique
- Our general agent in Europa & Africa  
**LONG-HIỆP**

13 Rue de la Montagne Ste Geneviève — PARIS Ve  
(vente — abonnements — Publicité)

# NGUYỄN-DU

đã sống

## 200 NĂM

1765

1965

N GUYỄN-Du nhất-định là nhà thơ vĩ-dai nhất của Việt-Nam ở Thế-kỷ XIX và cả những thế-kỷ trước. Tôi không dám nói đến ngày nay và những ngày sau, vì chúng ta chưa sống đến hai phần ba thế-kỷ.

Nhưng Nguyễn-Du đã sống đến thời-đại của chúng ta, và chắc chắn là sau chúng ta, đến những thế-hệ xa-xăm của hậu-lai mà có lẽ các nhà Thơ khác sẽ còn coi ông như một bậc Thành-Thần trong Đền Thi-Văn của Dân-tộc.

200 năm sau sinh-nhật của ông, và 145 năm sau ngày ông tạ-thế, Nguyễn-Du hãy còn hiện-diện với chúng ta, không phải chỉ trong tri nhớ, mà cả trong đời sống hiện-thực, hằng ngày, hồn-nhiên, hay phức-tạp.

Những nhân-vật của Đoan-trường Tân-Thanh, mà ông mượn danh-tánh trong một bộ truyện Tàu, và trước kia không hề ai biết tới, đến cả những người Tàu, đã trở thành linh-động dưới ngòi bút tài-hoa hấp-dẫn của ông, và được phô-biến tự-nhiên trong các tầng lớp dân-chúng còn hơn tên tuổi của những anh-hùng trong Lịch-sử.

Chỉ một việc tạo ra một Sở-Khanh, một Tú-Bà, một Hoạn-Thư, một Tử-Hải... cũng đã là bất-tử!

Người ta gặp những nhân vật đó khắp các thời-đại và các tầng lớp xã-hội, mà người ta chỉ đích danh bằng những cái tên mà Nguyễn-Du đã đặt ra với vài ba câu thơ.

Một hiện-tượng. Có thể tưởng như những nhân vật của thần-thoại, với những truyền-ký, sự-tích... mà người ta không cần đọc cũng biết, không cần

học cũng hiểu, như những chuyện mà các bà Nội bà Ngoại kể lại cho con cháu nghe.

Chúng ta không có được, trong lịch-sử Văn-chương và Tư-tưởng Việt-nam, những tri-óc vĩ-dai như Shakespeare, Dante, Goethe, Hugo, Tagore, nhưng thử tìm đâu trong Văn-học-sử thế-giới một Nguyễn-Du mà sáng-tác đi sâu vào tận trong tiềm-thức của một dân-tộc, và trong tập-quán của tất cả các thời-đại?

Cứ khách-quan mà xét, Nguyễn-Du không phải một thi-sĩ tuyệt-diệu. Truyện Kiều chưa rất nhiều khuyết-diểm trong lời văn cũng như trong bối-cục. Nhưng một thời-gian còn lâu lắm sẽ trôi qua trước khi có một thi-sĩ thứ hai như Nguyễn-Du mà nhiệt-hứng dồi-dào và tâm-lý thâm-trầm tinh-nhuyễn đã biểu-dương được bẩm-chất kỲ-TÀI của Đất Nước.

Thơ của Nguyễn-Du đã hòa mình vào ngôn-ngữ của Dân-tộc, rất trực-nhiên, như thể được dồi-nắn bằng tinh-túy của giống-nòi.

Những câu thơ hay nhất của Nguyễn-Du là những câu giản-dị nhất, thuần-túy nhất, việt-nam nhất. Những diễn-tích cầu-kỳ chỉ để làm màu-mè, thêm bóng bẩy mà thôi. Những câu thuần-túy việt-nam đó đầy rẫy trong truyện Kiều và đã thành như những câu tục-ngữ, bởi vì bình dân, bởi vì hợp-cảnh, hợp-tinh, hợp-lý. Nhưng hơn tất cả những cái đó, bởi vì có thâm-trầm, khúc-chiết, thanh-bai.

Vài nhà phê-bình văn-học Pháp đã so-sánh Đoạn-trường Tân-Thanh của Nguyễn-Du với Mireille của Thi-sĩ Pháp Fr. Mistral (1859), quê ở Provence, viết bằng thô-âm provençal, và cũng bằng thơ.

Sự so-sánh ấy có phần đúng chút ít ở phương-diện tổng-quát về cốt truyện, về bối-cục. Có thể nói về giá-trị văn-chương nữa. Nhưng trên bình-diện quốc-gia và dân-tộc, thì uy-tín của François Mistral đối với văn-học Pháp, và ảnh-hưởng của Mireille đối với dân-chủng Pháp, — cả ở Provence — không thể nào so-sánh được với Nguyễn-Du và truyện Kiềuởxã-hội V.N. Cách-biệt nhau xa lăm.

Cho đến ngày nay, Nguyễn-Du vẫn còn là đại-diện xứng-đáng nhất của Văn-chương và Tư-tưởng việt-nam thuần-túy.

Nhà Thơ Tố-Nhữ tự hỏi rằng hơn ba trăm năm sau không biết trong thiên hạ có ai là người khóc Tố-Nhữ chăng? Nếu khóc tức là yêu, là nhớ, thì tôi có thể nói chắc rằng từ ngày nay cho đến ba trăm năm về sau trong thiên hạ cũng sẽ còn biết bao nhiêu người yêu Tố-Nhữ, và nhắc đến Tố-Nhữ!

## ★ NGUYỄN-VŨ

### Kỷ-niệm 200 năm NGUYỄN-DU Ở PARIS

Chúng tôi được biết ông Maurice Durand, giám-học Viện Đại-học Sinh-ngữ Việt-nam, và bạn Nguyễn-Trần-Huân, Bác-sĩ, Văn-sỹ, Tổng thư-ký Viện Đại-học Sinh-Ngữ Việt-nam, ở Paris, cùng ông Tạ-Trọng-Hiệp, Phó Tổng thư-ký, Ủy-viên sürü-tầm ở C.N.R.S, có tổ-chức tại Paris một buổi lễ kỷ-niệm 200 năm Sinh-nhật Nguyễn-Du.

Chúng tôi thành thật mong buổi lễ được thành công mỹ-manners, và tài-liệu trình bày về Nguyễn-Du được dồi-dào đầy-đủ. Chúng tôi xin thân-ái gởi quyền Phò-Thông đặc-biệt này tặng các bạn gọi là một nén hương lòng của nhóm người yêu Nguyễn-Du ở Quốc-nội.



MỘT VỊ SAO SÁNG  
CHÓI TRÊN NỀN  
VĂN HỌC VIỆT-NAM

# NGUYỄN

## DU

\* DƯƠNG-CHÂU

NĂM nào cũng vào tháng này chúng ta, kỷ-niệm nhà đại thi-hào dân tộc Nguyễn Du, người đã để lại cho nước nhà một tác-phẩm có giá-trị không tiềng - hậu, đó là truyện Thúy-Kiêu.

Giá-trị của văn-phẩm này bao gồm nhiều khía cạnh và mỗi người chúng ta đều tìm thấy ít ra một vài đặc-diểm làm lý do cho tấm cảm tình của ta đối với nhà thơ Nguyễn-Du.

Truyện Thúy-Kiêu xét ra không phải chỉ là một áng văn trữ tình, một áng văn tuyệt bút về nghệ thuật một tài-liệu về tâm-tý của mỗi con người, mỗi giới người trong xã-hội. Nó cũng không phải chỉ là một triết thuyết về định-mệnh, một bản án đối với xã-hội đời phong-kiến, một thiên tâm sự của tác giả mà còn là một tác-phẩm rất đáng chú ý về mặt hiện-thực là điều chúng ta hết sức chú trọng ngày nay.

Mấy ngàn năm trở về đây, ché độ phong-kiến đã phát

### THÂN THẾ NGUYỄN DU

sinh ra không biết bao nhiêu điều bất công, vô lý đã chà-dạp hạnh phúc và đà-vì của con người, do đó văn chương không phải là để tiêu-khiền lúc trà dư tửu hậu, đó là một sự việc thấp nhât mà nó cần làm một việc cao cả hơn, nhân đạo hơn là phơi bầy cái mặt thật, nhât là cái bộ mặt nhơ bẩn nhât của xã hội để các nhà chính-trị, cách mạng lo tài bời, sửa chữa.

Cái xã-hội hôm qua và hôm nay thế nào từ Đông qua Tây ở nhiều quốc-gia (dĩ nhiên là quốc-gia lạc hậu) còn có những chuyện quan tham-lại nhũng, những chuyện mua-bán người về làm đồ chơi hay để khai thác lối thương mại, những chuyện bắt người về hành tội bắt, kề luật pháp, thù ghét nhau vụ vạ cho nhau, để phá hoại nhau, những chuyện các ngài phuơng-diện quốc-gia lừa gạt quần chúng như quan Tông-đốc trọng thần họ Hồ gạt một người con gái giết chồng lấy vợ và bao nhiêu kẻ lưu manh (Tú-bà, Mā-giám-sinh, Sở-khanh, Bạch-hạnh, Bạch hà v.v..) thưa các bạn, nhiều xã-hội ngày nay còn mang nặng các bệnh hoạn ấy. Như vậy thưa quý vị, trước những thảm kịch của con người, trước cái

địa ngục trần gian ấy, văn chương không làm việc trừ gián diệt ác mà chỉ để ca tụng kẻ giàu sang, quyền quý hay để ngâm hoa vịnh nguyệt thì thật là nguy quá.

Văn chương truyện «Thúy-Kiêu» nếu chúng tôi không lầm đã chịu ảnh hưởng của đời Lê-mat là một giai đoạn lịch-sử đen tối nhất của nước nhà. Nguyễn Du tiên sinh ra chào đời vào những năm quốc dân Việt-Nam đang đau khổ một cách cùng cực chỉ có những ngọn bút tài tình nhất mới diễn tả nỗi những thảm cảnh đã diễn ra.

Tiên sinh húy là Du, tự là Tố Như, hiệu là Thanh-hiên, biệt-hiệu là Hồng-sơn Liệp-hộ, sinh năm Ất-dậu, niên hiệu Cảnh-hưng thứ 26 (1765) mất ngày 10-8 năm Minh-Mạng nguyên niên (1820), con thứ bảy của ông Hoàng-giáp-Xuân quận công Nguyễn-Nghiêm, người làng Tiên-diền, huyện Nghĩ-xuân, tỉnh Nghệ-an. Địa vị của Xuân quận công giữa triều Lê-mat là Tham-tụng, một chức ngang hàng với chức Thủ-tướng ngày nay.

Bác ruột là Nguyễn-Huệ cùng anh là Nguyễn-Khản đều đồ tiến sĩ làm đến Lại-bộ thương-thư. Anh thứ hai là Điều-nhạc-hầu húy là Điều làm Đốc-đồng Sơn-tay (tức là chức Trấn-thủ sau này vào đời Nguyễn-sơ).

Tiên sinh là con bà trắc thất tên là Thẩn, người huyện Đông ngạn, tỉnh Bắc-ninh sinh được bốn con trai : Trụ, Nệ, Du và

**Ức. Thật là :**  
*Nền thế phiệt, bắc tài danh,  
Văn chương nếp đất thông  
minh tính trời*

Thông minh tài mạo tuyệt vời,  
Vào trong phong nhã ra ngoài  
hào hoa...

Bối cảnh xã-hội Việt-nam thời Lê-mat ? Lần mở những trang sử Việt-Nam vào giai đoạn này, ta thấy phong kiến đời Lê vào những năm cuối cùng của thế-kỷ 18 đang bị một cuộc khủng-hoảng trầm trọng. Cuộc khủng hoảng này đã gây ra hiện tượng phân hóa của chánh quyền cũng như của xã-hội rất là rõ rệt. Con cháu người anh hùng đất Lam-sơn giờ phút đó đã tỏ ra bất tài, vô hạnh không còn xứng đáng giữ cái địa vị chí tôn nữa. Xã-hội Việt-Nam mục nát từ

thượng tầng trở xuống nơi dân dã ; nạn nhân của tình-trạng này là lũ dân đen kêu trời không thấu. Nơi nào cũng có tham quan nhũng lại, ác bá cường hào, sau này lại thêm bọn kiêu binh (lính Thanh-Nghệ đã phủ vua Lê Trang-Tông lập ra thời Trung-hưng) cũng tác yêu tác quái khiến dân chúng từ thành thị đến các miền quê bị cướp bóc, hà hiếp, đau khổ không sao kể xiết.

Gia đình chúa Trịnh cũng là mầm loạn. Chúa Trịnh-Sâm mê say Đặng thị Huệ (tức bà chúa Chè người Bắc-ninh) phế trưởng lập ấu khiếu có sự lục-đục không riêng trong nội cung mà còn cả ở ngoài triều đình, do đó có 2 phe, một ủng hộ Đặng quý-phí, một ủng hộ Trịnh-Khai con đầu lòng của Chúa. Các quan to nhỏ chỉ lo đua nịnh để kiếm địa vị và không nghĩ gì đến an ninh, trật tự và hạnh phúc của quần chúng đã sống dở chết dở về cuộc phân tranh Nam-Bắc kéo dài từ nhiều đời.

Tiền bạc đồ vào cái lò lửa chiến tranh bao nhiêu cũng là ít lại còn phải cung ứng cho việc ăn chơi xa xỉ, xây đắp điện dài cũng rất nhiều đến nỗi công-khổ hao mòn, kiệt-quệ thê thảm. Đề có tài chánh chỉ dùng cho quốc gia, nhà nước phải làm cả

cái việc tồi tệ nhất là buôn quan bán tước, điền luật lệ, phép tắc : Người ta cho quyền, cứ từ tư phẩm trả xuống ai nộp được 600 quan tiền thì được đặc cách thăng một bậc— Ké bạch-đinh nộp được 2800 quan thì được bồ Tri-phủ, nộp 1800 quan được lãnh chức Tri-huyện. Việc thi cử cũng là một việc buôn bán : Năm Canh-ngo (1750) ai nộp được 3 quan thì được thi không phải qua kỳ khảo hạch (nhờ vậy lái buôn, lái lợn, đồ-tè cũng nộp quyền đi thi). Thí sinh thuê người làm bài, thông gian với giám khảo. Đời đó đã phê bình trường thi là cái chợ, nghĩa là ai ra vô cũng được, miễn có tiền.

Tuyên lựa nhân tài kiều này dĩ nhiên hiển tài thì được ít, bọn lưu manh thì nảy nở cả đống, dĩ nhiên việc tham nhũng phải xảy ra. Rồi giặc dã, trộm cướp nồi lên như ong, mấy chục năm liền, xét ra chỉ do tệ chính của triều đình. Các vú nồi dậy của Hoàng-công-Chất, Võ-trác-Oánh, Nguyễn-danh-Phương, Nguyễn-hữu-Cầu, của các tôn thất nhà Lê do ông Hoàng Lê-duy-Mật xướng xuất đã phản ảnh cái bất mãn và cái cực chẳng đã của nhân dân (Nếu sử kết tội những vụ phiến động này thì thật là oan uồng và phi lý).

Ngoài sự bê-bối này, dân còn

phải chịu những cảnh chà : mất con, vợ mất chồng vì chiến-tranh, vì lụt lội hạn hán, tai trời ách nước luôn luôn xảy ra khiến người chết đói, đầy đường và hàng ngàn làng phải xiêu tán, hàng vạn mẫu ruộng phải bỏ (theo *Chính biến liệt truyện* và *Lịch triều hiến chương* của Phan-huy-Chú).

Hết Nam-Bắc triều đến Trịnh Nguyễn phân tranh và sau Trịnh-Nguyễn phân tranh lại tới hai nhà Tân, Cựu Nguyễn nối tiếp nhau gây cảnh nồi da xáo thịt, thủ túc tương tàn (Nguyễn-Ánh và anh em nhà Tây-sơn).

Xã hội Việt-Nam bị xáo trộn kinh khủng biết bao nhiêu làn thì những kẻ có tâm hồn yêu nước thương dân, có nghĩa khí, đạo đức cầm lòng sao nỗi...

Nguyễn Du là một chứng minh của thời đại. Tiên sinh đã được nghe kể bao nhiêu thám họa của Việt-Nam trước khi tiên sinh ra đời. Và đến tiên sinh, biết nhận xét, biết nhìn thê sự thì chỉ riêng những sự diễn ra trước mắt tiên sinh đã đủ cho tiên sinh ôm thầm chua xót..

*Trải qua một cuộc bê đêu  
Những điều trông thấy mà đau  
đớn lòng.*

Sau khi đậu Tam-trường, tiên-sinh đi làm Thư-hiệu ở Thái-Nguyên rồi sau này Bắc-hà mấy

bùng lửa loạn, tiên sinh về quê vợ ở làng Hải-an huyện Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình và không tiến thêm trên con đường cử nghiệp nữa không ngoài lý do miền Bắc trải qua nhiều chính biến, Bè khát, sống vào một thời hồn đột như vậy, kẻ sĩ có tư cách, có nhân phẩm như tiên sinh còn gì để thiết tha?

Đã không tán thành chẽ-độ Tây-sơn vì họ hàng tôn tộc và cả mình, còn nặng nghĩa với nhà Lê, sau một thời ở ẩn, ném đủ mùi nghèo túng, bệnh hoạn, tiên sinh đi ngao-du vào miền trong cho khuây sâu, giải muộn. (Có thể nói gót chân của tiên sinh đã dạo khắp 99 ngọn Hồng-lĩnh), tiên sinh còn có lần tìm đường vào Nam tính mượn tay Nguyễn-Ánh diệt Tây-sơn nhưng công việc bị bại lộ, tiên sinh bị bắt giam ở Nghệ-Sau được tha, tiên sinh không còn cách gì khác hơn là nầm nhà đọc sách cho tới khi Gia-long thống nhất đất nước với tiên sinh ra làm quan.

Lúc nay si-dân Bắc-ha còn hoang-mang đối với tân chánh quyền, lòng hoài Lê của họ, chưa dứt. Đã vậy sự nghi kỵ giữa lớp người mới cũ còn nặng nề nên nhiều lần tiên sinh cáo bệnh xin về.

Theo *Chính biến liệt truyện*,

vì không lở ra sốt sắng lại ít nói nặng, có lần tiên sinh bị vua quở trách. Việc này cho ta hiểu rằng tâm sự của tiên sinh chẳng nghiêng về phía triều-đại mới nên sự đóng góp của tiên sinh, với nhà Nguyễn đã rất lo là. Trái lại đối với dân thì tiên sinh rất mực thương yêu khi còn làm Tri-phù Thường tín (ngoài Bắc) và làm Bố chánh Quảng-bình (Đảng trong) vào năm 1813 tiên sinh được thăng Cản-chánh điện học sĩ sung chức Chánh sứ sang Tàu. Khi trở về nước tiên sinh được thăng Lễ-bộ tham-tri và năm Minh-mạng nguyên niên (1820) tiên sinh lại được cử đi sứ Tàu lần nữa nhưng chưa kịp lên đường thì mất, thọ 56 tuổi.

Tiên sinh là người học rộng kiến thức nhiều, tinh thông binh thư, giỏi cầm kỳ thi họa. Tính nết thì khiêm cẩn ẩn & giản dị đơn sơ, không tha thiết danh lợi.

Trên phương diện văn-hoa, tiên sinh là người thâm nho-học, Đạo học và Phật-học nên không chịu bó mình vào một nếp sống thường là lè dī nhiên. Sách vở thi văn của tiên sinh bằng Hán tự và Nôm cũng khá nhiều. Sách viết bằng Hán tự có:

- 1) Thanh hiên tiền hậu tập
- 2) Bắc hành thi tập (làm trên con đường đi sứ)

### 3) Nam trung tập ngâm.

### 4) Lê quý kỷ sự.

là những sách có giá trị cả nhưng vĩ đại nhất là *Truyện Thúy Kiều* phỏng theo cuốn trường thiên tiêu thuyết Tàu nhan đề là «*Đoạn trường tân thanh* » của tác giả Thành Tâm tài nhân. Cuốn sách gốc này không có gì đặc sắc về văn chương duy cốt truyện đã gợi ý cho nhà văn Tiên Điền rất nhiều, hẳn là hoàn cảnh và tâm sự của người kỵ-nữ họ Vương đã trùng hợp với nỗi niềm + u-ân của Tố-như tiên sinh do đó tiên sinh đã viết nên thiên kiệt tác.

Trên dưới một trăm năm nay truyện Thúy Kiều đã được nhà trí thức Cựu học và Tân học chú ý và phê bình rất nhiều. Nhiều người khen mà cũng có một số chê, đứng trên phạm vi luân lý đạo đức. Nếu so sánh thì phe sùng thượng Nguyễn-Du và truyện Kiều thắng thế, ngay trong giới Nho vốn rất cẩn trọng về hạnh kiêm của phụ-nữ.

Xét cho phải, một người con gái bị cả một xã hội bắt công, ích kỷ xô đẩy vào vũng bùn không bị dor sao được? Nhưng bản minh chuộc cha, nhờ em nối duyên với người tình, đó là làm được hai điều đại nghĩa trong trời đất, người ta nặng lòng với đạo đức mà hạ rìu búa vào cô gái họ Vương e quá

đáng.

Tây-sương-Ký của Vương-thực-Phủ, là một áng danh văn của Trung quốc một thời cũng bị coi là dâm thư. Thánh Thán là một nhà phê bình nồi tiếng đời Thanh phải lên tiếng: « Kẻ nào coi Tây-sương-Ký là một dâm thư, chết xuống âm phủ không khỏi bị giam vào ngục nhồ lươi! » Về phần chúng tôi, chúng tôi nghĩ rằng nếu truyện Thúy Kiều mà phi đạo đức hay luân lý, có lẽ bao nhiêu sách trữ tình từ Đông qua Tây, từ kim đến cõi đều đáng đốt hết và các nhà văn, nhà thơ nên gác bút hết mà thôi.

Hôm nay, kỷ-niệm Tố-Như tiên sinh (mất ngày 10-8), chúng tôi mong mỏi rằng Việt-Nam đã từng nồi tiếng văn hiến chi bang, thi hào R. Tagore năm 1929 đã qua Việt-Nam cho rằng các nhà thơ Việt-nam như Nguyễn-Du, Hồ xuân-Hương, Ôn-nhu-Hầu, Đoàn thị-Điềm đáng liệt vào hàng V. Hugo, Shakespeare thì thế hệ chúng ta cũng nên cố gắng theo gót ông cha, chàng lè Việt-Nam chỉ có một Nguyễn-Du để góp mặt với thế giới hôm qua cũng như hôm nay mà thôi chăng?



★ Phạm-văn-Sơn

MỘT VÀI NHẬN  
XÉT VỀ BÀI

X  
Ư A cũng như nay,  
văn chương là phản ảnh của thời  
đại và văn chương cũng là phản-  
ảnh của tâm-sự con người. Ngoài  
ra, ta còn có thể nói được rằng  
những áng danh văn kim cò,  
Đông, Tây không bao giờ là  
chuyện không vui mà cười, không  
buồn mà khóc.

Văn chương Việt-Nam đối  
với các nhà văn-học-sử đã có  
những đặc-diểm liên-hệ đến tình-  
trạng xã-hội và cùng mật-thiết.  
Chúng tôi muốn nói văn thơ Việt-  
Nam trong khoảng thế-kỷ XVIII  
và XIX. Và nói đến văn thơ  
Việt-Nam trong giai-đoạn này  
của Lịch-sử, ta phải kể đến

CHIỀU  
HỒN  
của  
NGUYỄN  
DU

Chinh-phu-ngâm, Tân-cung-Oán,  
Truyện Kiều. Thơ của Hồ-xuân-  
Hương, thi-phẩm « Sơ Kinh  
tân trang » của Phạm-Thái v.v...  
cũng một số tác phẩm nữa đã thất-  
lạc tên tác-giả như các cuốn  
« Phạm-Công, Cúc-Hoa »,

MỘT VÀI NHẬN XÉT

« Phạm-Tài, Ng.c-Hoa ».  
« Tống-Trần Cúc-Hoa ».  
« Phượng-Hoa », « Phan-Trần »,  
« Hoàng-Trùu » v.v....

Về đại cương đây là những  
áng văn hay truyện dài bằng thơ  
theo các thể lục-bát, lục-bát gián  
thất, hay song-thất lục-bát đã  
nói lên những chuyện bi thảm  
của thời đại, của xã-hội trên  
nhiều khía cạnh khác nhau. Tí-  
 dụ : « Chinh-phu-ngâm » nói lên  
những oán hận của những người  
vợ có chồng lẩn lóc ngoài chiến-  
trường đã đê lở tuổi xuân.  
— Tân-cung-Oán là những  
lời phẫn uất của  
những cô gái đại-bắt hạnh vì có  
nhan sắc được quân vương chiếu  
cố rồi suốt đời bị giam mình  
trong cung cấm ít khi được ánh  
mặt trời soi tới (xin hiểu theo ca  
nghĩa bóng) — Truyện Kiều vẽ  
lên cái ác độc của chế độ phong kiến  
đã thác sinh ra bao nhiêu chuyện  
bất công khiến con người bị vùi  
dập, bóc lột, áp bức không lối thoát  
trước những thực tại hết sức phũ  
phàng. Với những tác phẩm, khác  
ta cũng thấy các tác giả lên án  
những thói nát của xã hội mà các  
nạn nhân muốn vùng lên phản  
kháng nhưng thiếu điều kiện rồi  
phải tìm đến cái thế giới siêu hình  
mông lung, trừu tượng của tôn-

giáo hay bám víu vào thuyết  
Định-mệnh làm nguồn an ủi :  
Lấy câu vận mệnh khuây dần  
nỗi thương

(Truyện Kiều)

Muốn nhờ đức Phật từ bi,  
Giải oan cứu khổ cùng về Tây  
phương.  
(Chiêu-hồn)

Hôm nay chúng tôi xin đơn cử  
một bài thơ, một bài văn tế của  
Nguyễn-Du tiên sinh đã được  
mệnh danh là bài thơ Chiêu hồn  
hay bài Văn tế thập loại chúng  
sinh đã vẽ nên những cái bi  
thảm của kiếp người dưới chế độ  
phong kiến. Bài này không dài  
bao nhiêu nhưng dù đẽ nói đến  
cái hoàn cảnh của mỗi con người  
trong xã hội phong kiến. Nó nói  
đến cái sống bi thảm và bấp bênh  
dày túi hận của không những của  
mỗi cá nhân và mỗi giai cấp nữa  
trong khi chính giai cấp vua quan  
cũng không nuối dưỡng cho mình  
được một địa vị vững vàng  
trường cửu. Tác giả đã đưa vào  
đây thêm một triết lý chánh trị  
và nhìn sự việc cả bằng con  
mắt của những nhà tôn giáo, của  
đức Phật Thích-Ca hay Chúa  
Ky-tô. Thực là vô tư, thật là  
khách quan vô cùng.

Như vậy tác phẩm của Ông

nhu-Hầu, của Đặng-trần-Côn, Đoàn-thị-Điềm, Hồ-xuân-Hương, Nguyễn-Du đã phản ảnh xã hội dưới những bộ mặt, dưới những tình trạng và qua các biến cố nào?

Sử sách của chúng ta đều chép: dưới đời Lê Mạt, chế độ phong kiến dì sâu vào con đường bế tắc. Cuộc chiến tranh giữa nhà Lê và Mạc bắt đầu từ 1527 đến 1592 mới tạm chấm dứt. Tiếp tới là cuộc tranh giành vương bá giữa hai họ Trịnh, Nguyễn dưới danh nghĩa « Phò Lê » cũng kéo dài đến cuối thế kỷ 18 mới yên do sự xuất đầu lò diện của nhà Tây-Sơn trên sân khấu chánh-trị Việt-Nam.

Suốt ba thế kỷ vua quan Đàng ngoài lùng cung với nhau, giết chóc nhau vì quyền lợi, vì địa vị; còn lôi cuốn nhân dân vào chiến sự hết thế hệ này qua thế hệ khác. Chính quyền lúc này chỉ là một bộ máy để bóc lột, để áp bức và chà đạp đời sống của nhân dân. Những công cuộc nâng đỡ nông nghiệp, chỉnh trang đê điều, khuyến khích tằm tang hâu như hoàn toàn quên lãng, đã thế nạn tham nhũng của quan lại, cường hào bành trướng mỗi ngày một mạnh, khiến vào năm 1737 nhân dân phải vùng

lên đê tự cứu. Do căn nguyên này mà có những phong trào khởi nghĩa của Nguyễn - Tuyền, Nguyễn - Cử, Võ - trác - Oánh, Nguyễn-hữu-Cầu, Nguyễn-danh Phương, Lê-duy-Mật v.v... khắp các vùng Sơn Nam, trấn Hải dương vào tới Thanh-Nghệ lai rai trên ba chục năm đồng.

Ở Đàng-trong số phận đồng bào ta cũng không may mắn hơn với các nhà Chúa họ Nguyễn. Một bể dân chúng phải đóng góp cho sự xây thành đắp lũy, góp tiền bạc cho thuế khóa, góp thóc gạo, trâu bò cho quân đội lại còn để phục vụ cuộc xâm lược vào đất Chàm do chương trình mở rộng thế-lực của Nam-hà. Bề khía đám vua quan ở đây cũng ăn chơi xa xỉ, cũng vơ-vét của dân cho đầy túi tham. Vì thế đã có truyện Ông Tả-ngoại Trương-phúc-Loan đem vàng phơi đầy sân trong một năm lụt, rồi dân chết đói đầy đường đã mở màn cho cuộc đột khởi của ba anh em người anh hùng áo vải từ An-Khê xuống đất Qui-Nhơn, mạnh như trận cuồng phong ngoài biển cả.

Nguyễn-Du tiên sinh ra đời vào cuối thời Lê mạt. Từ lúc niên thiếu đến lúc trưởng-thành,

tiên sinh đã được mục-kích bao nhiêu thảm-trạng của xã-hội Việt-Nam, lại đến sau này với đời Nguyễn-sơ con người nặng lòng yêu thương đồng bào, xứ sở cũng chưa được thấy một nguồn an-ủi.

Vì sao? — Thưa vì con người đứng giữa ba thời-đại và triều-đại (Lê mạt, Tây-son và Nguyễn-sơ) vẫn phải nhìn thấy những cảnh điêu-linh, khổn cùng của xã-hội mặc dầu vào quãng ngày chót của mình cuộc huynh-dệ tương tàn đã kết liễu. Chánh quyền cũ của con cháu vua Lê-thái-Tồ và của nhà Tây-son cáo chung, nhân dân Việt-Nam có thay trò đổi cảnh, thay thày đổi chủ thì chế độ quân phiệt (chế-độ Tông-trấn ở Nam-Bắc-hà) vẫn chẳng hon xưa. Chúng cứ là ngày thời Gia-Long vừa mới lên ngôi (1802) 5 năm sau đã có mấy chục vụ nỗi dậy của dân chúng và sĩ phu miền Bắc. Tiếp đến đời Minh Mạng và Thiệu - Tri, Tự-Đức hàng trăm vụ phiến động cũng ào ạt phát động từng khiếu cho bản triều nhiều phen hoảng hốt phải tận dụng binh hùng, tướng mạnh thẳng tay đàn áp.

Hôm qua máu chảy đầu rơi, đổi rách điêu linh thì nay lại đất

lầm cát bụi, làng mạc tan hoang. Hết cơn ác mộng nọ đến cơn ác mộng kia, còn dân tộc nào vô phước hơn dân tộc Việt Nam trong mấy thế kỷ gần đây?

Bài *Văn tế Thập loại chúng sinh* hay bài thơ *Chiêu hồn* của Nguyễn-Du tiên sinh vì thế đã tố cáo hùng hồn cuộc xáo trộn toàn cục xã-hội Việt-Nam bởi không một giai cấp nào đứng ngoài cảnh đau thương này, từ những người xưa nay sống trên lầu son gác tía đến những kẻ kéo lê ngày tháng xó chở đầu đường, từ những kẻ nạn nhân chiến tranh, những nạn nhân của cuộc đổi thay triều đại, thiên tai dịch họa đến bọn tù đầy vong mạnh, gái buôn hương bán phấn, kẻ đi buôn lang thang cuối bến đầu ghềnh, v.v...

Tất cả những kẻ này mỗi người mang một kiếp sống chết rủi ro riêng biệt đều thành đối-tượng trong tác phẩm *Chiêu hồn* của nhà văn Nguyễn-Du. Và trước mũi khói hương nghi ngút, các cô hồn vất vưởng đã được tiếng mô câu kinh kêu gọi tới nghe lời vỗ về an ủi về các cái chết oan khờ rùng rợn bi thảm và về cái số phận hẩm hiu của họ ngô hầu được siêu thoát qua một thế giới khác cho được nhẹ nhàng.

## MỘT VÀI NHẬN XÉT

mát mẻ. Thế giới đó dĩ nhiên không phải còn là vòng luân hồi đẽ rẽ lại liên tiếp nấm mì tục lụy, mà là cõi Niết-bàn bất diệt, muôn ngàn năm hạnh phúc không cùng.

Đề mở đầu, tác giả đã lợi dụng cái khung cảnh buồn thảm của mùa thu lạnh lẽo và ủ-rột giữa ngàn cây nội cõi mà nói lên cái buồn thảm của nội tâm trong khi kêu gọi các cõi hồn từ những cõi u-minh mờ mịt xa lắc tới cùng nhau thông cảm :

Tiết tháng bầy mưa dầm xùi-xụt.  
Toát hơi may lạnh lẽo xương-khô  
Não người thay buổi chiều thu,  
Ngàn lau nhuốm bạc, lá ngô rụng  
vàng.  
Đường bạch dương bóng chiều  
man mác

Dip đường đê lác-dác sương sa !  
Lòng nào lòng chẳng thiết tha,  
Cõi dương còn thế nữa là cõi âm...  
Trong trường dạ tối tăm trời đất  
Có khôn thiêng phảng phất u-minh  
Thương thay thập loại chúng sinh  
Hòn đơn phách chiếc lênh đênh  
quê người...

Hương lửa đã không nơi nương  
tựa,  
Hòn mồ côi lẩn lửa mẩy niên,  
Kè chí ai khô ai hèn,  
Còn chí mà nói kẻ hiền người  
ngu...

Những cõi hồn đó thuộc những loại nào ? Ở đây Nguyễn-Du đã đưa ra mọi con người giai cấp khác nhau.

Những kẻ đã phát cờ khởi nghĩa :

Cũng có kẻ tính đường yêu hánh  
Trí những lầm cất gánh non sông.

Những kẻ quý tộc giàu sang :  
Cũng có kẻ màn loan trướng huệ,  
Những cagy mình cung quế phòng  
hoa.

Những quan lại có nhiều quyền  
bính :

Kia những kẻ mõ cao áo rộng,  
Ngọn bút son sống thác ở tay.

Những võ tướng :  
Kia những kẻ bày binh bố trận,  
Đồi mình vào lấy ăn nguyên  
nhhung.

Những kẻ hào phú :  
Cũng có kẻ tính đường chí phú,  
Làm tội mình nhện ngủ kém ăn...

Những kẻ nho sĩ :  
Cũng có kẻ rắp cầu chữ quý,  
Dấn mình vào thành thị lán la.  
Mấy thu lìa cửa lìa nhà,  
Văn chương đã chắc đâu mà chí  
thân.

Những khách giang hồ :  
Cũng có kẻ ra sông vào bể,  
Cánh buồm mây chạy xé gió  
đông.

## MỘT VÀI NHẬN XÉT

Những người thương mại :  
Cũng có kẻ đi buôn về bán,  
Đòn gánh tre chín đạn hai vai.

Những binh sĩ :  
Cũng có kẻ mặc vào khóa lính,  
Bỏ việc nhà gồng gánh việc quan  
Nước khe coi vất gian nan  
Đại đầu ngùn đậm lầm than

một đời.

Những gái buôn son bán phấn:  
Cũng có kẻ nhở nhàng một kiếp,  
Liều tuổi xanh buôn nguyệt bán  
hoa,

Ngần ngại khi trở về già  
Chồng con đâu tá biết là cagy  
ai?

Những kẻ ăn xin :  
Cũng có kẻ nằm cầu gối đất,  
Rời tháng ngày hành khất ngược  
xuôi.

Những kẻ tù tội :  
Cũng có kẻ mặc đoàn tù rạc,  
Gửi mình vào chiếu rách một  
mạnh.

Phần cuối cùng của bài Chiêu hồn còn nêu ra một cách tỉ mỉ những trường hợp yêu vong, uồng tử, không phải tác giả chỉ nghĩ tới mười loại chúng sinh mà thôi. Những trường hợp này được kêu gọi đến thiết tha không kém theo quan niệm của tác giả mọi người đều bình đẳng trước cái chết thì cũng phải được bình

đẳng trước tình thương, tức là không ai bị bỏ rơi hết. Ý niệm này quả thật vô cùng cao đẹp !

Kia những kẻ tiêu nihilist  
Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha,  
Lấy ai bằng bẽ xót xa  
U-o tiếng khóc thiết tha nỗi lòng.

Kia những kẻ chìm sông lạc suối,  
Cũng có người sày cối sa cây,  
Có người đào giếng đứt giây,  
Người trôi nước lũ kê lâ, lửa thành.

Người thì mặc sơn tinh thủy quái,

Người thì vương mảnh hái ngà voi,  
Có người hay đê không nuôi,  
Có người sa sẩy có người khốn thương...

Đọc đoạn văn này ai mà không thấy rùng mình, xót xa và nếu đọc vào lúc đêm khuya canh vắng ta không khỏi có cảm tưởng như nghe thấy tiếng than khóc náo-nuột của các oan hồn từ khắp ngàn cây nội cõi vắng tối hay từ đáy quan tài phát ra ?

Tuy nhiên, qua những lời kêu gọi, vỗ về, xót thương dưới nhân quan từ bi, bác ái của Nguyễn Du tiên sinh ta thấy một số người được tác giả dồn cho nhiều cảm

quyền lợi và địa vị mài dâu và ho đậu có thoát khỏi được cái công lệ có sống thì phải có chết, có thịnh thì phải có suy, rồi : *Ngìn vàng khôn đổi được mình, Lầu cao viện hát tan tành còn đâu ?*

Khi về cõi âm, hồn-tội ác của họ chất đầy non, họ như không còn hy-vọng gì được siêu thoát khỏi ngục A-tỳ.

*Cô hồn thất thểu đọc ngang, Nặng oan khôn nhẽ tìm đường hiếu sinh...*

Các quan cầm cân này mực trước nhân dân đã nhiều ác-cản thì các ông tướng yô nhiều tham vọng cũng không ít chuyện phải thanh-toán với Diêm-la, địa-phủ. *Gió mưa sấm sét đúng đùng, Rái thây trãm họ làm công một người.*

Nếu như các người cầm ăn nguyên-nhung chống xâm-lăng, bảo vệ dân tộc, giữ trật tự an ninh cho dân chúng làm ăn thì đâu họ có tội theo ý-nghĩa câu « *nhất tướng công thành vạn cốt khô* ». Đây là trường-hợp của những tên quân-phíệt a-dua với đám thống-trị đã lấy xương máu của quần chúng xây dựng những quyền lợi ích-kỷ của họ về vật chất cũng như tinh-thần. Rồi trong những kẻ lùa dân chúng ra

ngoài chiến trường để giành nhau quyền khuynh thiên hạ, cũng có khi không giết được người mà bị người giết cũng là chuyện thường có.

*Khi thất thế tên rơi đạn lạc, Bãi sa trường thịt nát máu trời. Mênh mông gốc biển chán trời, Năm xương vô chủ biết rơi chốn nào ?*

Với những kẻ hào phú Nguyễn-Du cũng không tán thành cái lối sinh nhai của họ. Họ này quanh năm chỉ lo làm giàu, thường bóc lột dân nghèo bằng những chuyện cho vay nặng lãi, buôn bán thì đầu cơ một vốn bốn lời, dong đầy bán voi hay mua rẻ bán đắt... họ cũng thuộc loại ích-kỷ, vô lương tâm, vô nhân đạo và rất ít kẻ hiếu-nhân nghĩa là gì. Đã vậy còn có những kẻ chỉ biết chắp nhạnh, lấy cái việc tiền kho thóc dụn làm thú sống, không chịu cho tài hóa lưu thông. Trước những con người chí phú đó, Nguyễn-Du đã quan niệm họ là kẻ ngu ngốc ngoài cái tội bất lương trên phương diện này hay phương diện khác.

*Khi năm xuống không người nhẫn nhủ, Của phu vân dẫu có như không*

*Sống thời tiền chảy bạc ròng, Thác không dem được một đồng nào đi.*

Nói cách khác, Nguyễn-Du chê bai loại thần giữ cửa, loại trọc phú và trái lại đã tán thành cái nhân sinh quan bình dân rất thiết thực qua câu ca dao :

*Vua Ngô ba mươi sáu cái tàn vàng*

*Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì.*

*Chúa Chồm rượu đánh từ từ, Thác xuống âm phủ kém gì vua Ngô !*

Tóm lại, với hạng người này Nguyễn-Du đã thấy họ có chỗ đáng thương là vì ngu ngốc, họ đã tự đầy dọa họ suốt đời trong việc lò cớp nhặt để làm giàu, tự chuốc lấy sự khổ ải « *Làm tội mình nhịn ngủ kém ăn* ».

Nhưng Nguyễn-Du đã nghĩ gì về thành phần quý tộc trong đó có mình ? Cái thành phần này cũng chìm nổi, lèn đèn rất nhiều qua các biến thiên của thời đại kể từ khi có chuyện Nam-Bắc-Triều (Lê — Trịnh chống nhau với Mạc, và sau đó là Trịnh — Nguyễn phân tranh rồi qua thời Tây-Sơn đến Nguyễn-SƠ). Cái đám cô hồn vất vưởng ngoài núi cao, ngàn cây nội cỏ, nơi

biển thăm, khe suối mặn đầm hôm qua cũng như hôm nay, thiếu gì kẻ thuộc cành vàng lá ngọc. Nguyễn Du cũng có lên án hay mỉa mai họ qua câu « *màn loạn trường huệ* » và « *những cây mìn cung que phòng hoa* », nhưng cũng có cảm thương họ về những nỗi khổn cực chìm nổi mỗi khi thời thế đảo lộn.

*Một rhen thay đổi sơn hà,*

*Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu ?*

Xin nhắc rằng các quý tộc đời Lê-Trịnh ngay trong thời bình sinh của Nguyễn Du, và ngay cả cha chú anh em của Nguyễn Du (cha của Nguyễn Du là Nguyễn Nghiêm túc Xuân quận công, và chú bác của tiên sinh cũng là những đại thần thứ thời) cũng đã rất gian nan từ khi có vụ kiêu binh hiếp vua hiếp chúa rồi nhà Tây-Sơn nồi lén dập tan phong kiến Bắc-hà như trúc chẻ ngói tan trong khoảnh khắc. Qua đời Nguyễn SƠ, Nguyễn Ánh cũng không cảm tình gì với đám cổ thần của vua Lê, chúa Trịnh, ở đây Nguyễn tiên sinh cũng là nạn nhân của những quốc biến. Vậy ta không ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng thở dài não nług của tác giả ở đoạn thơ như sau :

*Trên lầu cao dưới dòng nước chảy,*

*Phận đã dành trâm gãy bình rơi  
Khi sao đồng đúc vui cười,  
Mà khi nhắm mắt không người  
nhặt xương  
Đau đớn nhẽ không hương không  
khỏi,*

*Luống ngắn ngòi trong cõi rừng xim  
Thương thay chân yếu tay mềm,  
Càng năm càng héo mỗi đêm mỗi  
dài...*

Đọc đoạn văn này ta không thể quên đoạn lịch-sử quân Tây-sơn vào tàn phá thành Thăng-long, các văn thần vô tướng của nhà Lê bại trận chết thảm ở khắp nơi từ vùng Sơn-Nam qua trấn Kinh-Bắc, cung điện chìm trong khói lửa, vàng đá ra tro bụi. Vua Lê-chiêu-Thống và bọn thủ túc, quan to quan nhỏ chạy quanh trong nước, chạy cả ra ngoài nước như chim vỡ tổ. Cái thù hận đối với kẻ chiến thắng chưa nguôi thì với Gia-long, các cõi-thần nhà Lê còn cay chua gấp bội. Vì sao? — Vì họ Nguyễn từ khi di-chuyển vào Thuận-hóa vẫn tuyên bố phù Lê, vẫn lấy niên hiệu của Lê-Triều (Cánh-hưng) từ ông cha đến con cháu nên mới được sự ủng hộ của sĩ-dân toàn quốc bấy lâu không tán thành họ Trịnh là kẻ lộng-thần. Nhưng sau khi diệt được con cháu

Nguyễn-Nhạc, Nguyễn-Huệ, Nguyễn-Ánh đã dẹp bỏ trắng trợn cái chiêu bài phù Lê rồi lên ngôi hoàng-đế trước con mắt bô ngô, trước sự thảng thốt của mọi tầng lớp xã-hội Việt-Nam.

Vậy Nguyễn-Du cảm thương một số quý tộc không phải là không có lý, Nguyễn-Du thương người và thương cả mình đã diễn báy vì cái nghĩa quân thần phụ tử, chở thương đâu dám quý tộc thống trị, bóc lột, áp bức dân.

Họ Nguyễn đã tìm thấy hình ảnh của mình trong đám cành vàng lá ngọc này và nghĩ rằng họ đáng hưởng nguồn cảm thương. Ít nhất tâm sự của tác-giả bài Chiêu hồn là vậy, ta còn có thể nghĩ khác được chăng?

Một điểm nữa đáng được lưu ý: trong đoạn văn này ta còn thấy thi-sĩ có sự hoài cảm cái quá khứ vàng son đã qua mà thi-sĩ coi là đẹp đẽ nhất nhưng không cứu vớt được. Đây là một hiện-tượng tất nhiên về tâm-lý của con người đối với quá khứ nhất là cái quá khứ ấy huy hoàng, rực rỡ đã in sâu vào tâm khảm nhiều kỷ niệm đầm ấm. Thực vậy, ai mà không biết rằng họ Nguyễn làng Tiên-Điền (tỉnh

Nghệ-an) đã lừng danh là thế thần đài Lê từ giai đoạn trung hưng; cha tiên sinh là Nguyễn Nghiêm đậu Tiến-sĩ trước Xuân Quận-công, các chú là Nguyễn-Khan, Nguyễn-Điều, cũng là những nhà khoa mục có nhiều uy vọng, kẻ giữ chức Tham-tụng, người giữ chức Đốc-Đồng (Đốc-Đồng Sơn-tây, tức là chức trấn thủ). Họ Nguyễn sinh sống với Bắc-hà nhiều hơn với Thanh-Nghệ và đã có nhiều cảm tình vì nơi này là đất ngàn năm văn vật. Ngoài ra mẹ và vợ của tiên sinh là dài Bắc nên địa phương này không khỏi có thêm nhiều ảnh hưởng đối với tiên sinh. Đã vậy cái khung cảnh thi thư lễ nghĩa của xứ Bắc còn đượm nhiều màu sắc văn nghệ ở những nơi tiên sinh ăn học và ngao du. Rồi bao nhiêu cái lộng lẫy, huy hoàng của thuở thanh-bình cũng như bao nhiêu cái mục nát, bi thảm của thời loạn ly đã diễn ra trước mắt Nguyễn-Du không biết bao nhiêu lần, do đó mà tiên sinh đã thành chứng nhân của thời đại. Tất cả những thứ này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm hồn của con người thi nhân, nhất là những sự sa đọa của phong kiến, những lầm than của chiến cuộc đã được phát hiện

ra trước nhãn quan của tiên sinh trong khi tiên sinh đang sáng tác ra bài «Văn tế thập loại chúng sinh» cùng biên soạn cuốn truyện Kiều.

Trước khi hạ bút viết lên những lời thơ đầy tình thương tha-thiết mà ta có thể nghĩ rằng mỗi lời thơ của nhà văn Tiên-Điền (Tiên-Điền là tên làng của Nguyễn-Du) là một dòng lệ, điều chắc chắn là tiên-sinh đã duyệt kỹ lại bối-cảnh của xã-hội đương-thời và trước đó bởi cái thực-tế bi-dát, phủ-phàng của nước nhà đã biếu-hiện từ hai thế-kỷ trước, có phải đâu chỉ trong mấy chục năm cuối của đời Cảnh-hưng.

Bài «Chiêu hồn» quả xứng đáng là một áng văn tuyệt bút và thái-độ của nhà văn quả là vô cùng nhân đạo. Tuy nhiên, ở thái-độ của tiên-sinh ta cần phải xét lại một vài điểm để hiểu biết thêm tâm trạng của thi-nhân giữa khung cảnh xã-hội đời bấy giờ bởi người và hoàn cảnh là hai yếu-tố hết sức mật thiết để cấu tạo nên một thi-phẩm.

Không ai chối cãi rằng lời thơ của họ Nguyễn không chứa đầy những tư-tưởng nhân đạo, đồng thời cả những tư-tưởng từ-bi, bác ái bắt nguồn từ những thông

khô của nhân dân. Bên cạnh những tư-tưởng này lại có những cái buồn ray rứt của « Chính phu ngâm » hay cái bế-tắc của « Tân cung oán » nó làm nỗi bất tính cách bi-quan tuyệt vọng của tác-giả cũng như của một số lớn nhà văn khác của thế-kỷ XVIII. Nói cách khác, nhà văn của chúng ta chỉ có biết than phiền cho những kẻ bị thiệt-thòi dưới chế-dộ phong kiến mà không có phản-ứng nào khác, hữu ích hơn là đưa ra những lời thơ. Để tìm một lối thoát cho sự u-uất nghẹn ngào, nhà văn lần trốn vào thuyết Định-Mệnh hay triết-lý hẫu như tiêu-cực của tôn-giáo.

Nguyễn-gia-Thiều bắt mẫn trong Tân-cung-Oán, và biện minh cho sự bất lực của mình bằng câu :

« Quyền họa phúc trời tranh mất  
cả,  
« Món tiện-nghi chẳng trả phần  
ai...»

Phạm-Thái trước sự-trạng suy tàn của nhà Lê chỉ biết đắm mình vào hồ rượu và cả vào hồ mắt của mỹ nhân cho qua ngày đoan tháng.

Nguyễn-Du trong truyện Kiều cũng tỏ ra khiếp phục quyền uy của Tạo-hóa đã mượn lời Vương-thúy-Kiều nhiều lần thốt ra ý này, tì-dụ :

*Biết thân tránh chẳng khỏi trời  
Cũng liều má phẫn cho rồi ngày  
xanh  
• . . . .  
...Rủi may áu cũng sự trời..  
...Cor trời đâu bể da đoan...*

Ngay với chế-dộ phong-kiến đầy sự mục-nát, xấu-xa, bất công, trong đó có tiên-sinh và tôn-tộc, cha-chú, tiên-sinh cũng chỉ than thở trước cái vinh-hoa nô-lệ như sau :

*Áo xiêm trói buộc lấy nhau  
Vào luôn ra cái công hẫu mà  
chi?  
Sao băng riêng một biên-thùy,  
Sức này đã để làm gì được nhau?  
Chọc trời khuấy nước mặc dầu  
Độc ngang nào biết trên đầu có ai?*

Nhưng rồi cái phản-ứng có chất cách-mạng ấy ở lời thơ lại bị dập tắt ngay, bởi kẻ nho sĩ hay đẳng-cấp nho sĩ thử thời không tìm được lối thoát. Cái tư-tưởng hùng tráng là muôn tuốt gươm đứng dậy cải tạo thời thế, cứu vớt sinh dân lại nhường luôn chỗ cho cái tư-tưởng thoái-bại, khiếp nhược đã biếu lộ trong câu chuyện giữa Kiều và Từ-Hài sau khi nghe đề-nghị giải hòa của Hồ-tôn-Hiến :

*Làm chi đê tiếng oè sau  
Nghìn năm ai có khen đâu  
Hoàng-Sào!*

Giờ đây ta cũng thấy nét tiêu-cực đó trong bài « Chiêu-hồn ».

Nhân sinh quan của tiên-sinh như trên đã nói đã bị mê-hoặc vì thuyết Định-mệnh hay Thiên-mệnh cho rằng muôn sự đều tại trời gây ra cả song hành với quan-niệm nhân-sinh của đạo Phật chủ trương rằng sống là gửi thác là về, đời là bể khô. Trái lại ngày nay chúng ta không thể dùng những phương-pháp giải quyết siêu-hình đó là kêu gọi lòng từ-bi cứu khô cứu nạn của đạo Phật trước những sự bất công xã-hội. Nghĩa là một xã-hội thiếu tồ-chức, một xã-hội lạc-hậu mới có những sự mục-nát thối tha thì con người phải vùng lên tranh đấu bằng bất cứ giá nào, để chấm dứt tình trạng đau khổ của mình. Con đường này thực tế hơn cả, ngoài ra kêu cầu, khóc than, rên la là hèn nếu chúng ta nghĩ đến thuyết khắc-kỷ của Alfred de Vigny, một nhà văn Pháp ở thế-kỷ XVIII. Tóm lại con người có thể làm chủ vận-mạng của mình để xây hạnh phúc của mình trong cuộc sống thực tại. Có làm được những việc anh-dũng và hy sinh cao cả như thế con người mới là con người và chúng ta chỉ công nhận cái chân giá-trị của con người ở điểm

này mà thôi. Nói cách khác ở những xã-hội đầy bất công, ích-kỷ, không bình thường, con người gửi gắm cuộc đời của mình và trông cậy ở những sức mạnh vô hình là cả một sự khờ dại. Lối thoát cho con người trước vấn đề này là sự tranh đấu. Con người đã tranh đấu và thắng được thiên-nhiên như ta từng thấy thì con người tranh đấu với con người sao lại không được? Số phận là gì? Thiên-mệnh, định-mệnh là gì? Mơ hồ thay!

Trong cuộc sống mạnh mẽ được yếu-thua, không sống mõng chết, luật đào thải biều hiện hàng ngày trước mắt chúng ta mà quan-niệm rằng :

*Kiếp phù sinh như hình như ảnh  
Có chữ rằng « vạn cảnh gai  
không »*

*Ai ơi lấy Phật làm lòng  
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong  
luân hồi*

thì thật là nguy hiểm vô cùng. Lịch sử của loài người là một cuộc đấu tranh vô-tận, không ngừng, ôm lấy quan-niệm này thật là đưa mình vào chỗ chết. Vậy tuy chúng ta rất tán thành thuyết từ-bi, bác-ái của đạo Phật cũng như của đạo Thiên-chúa, nhưng ngày-nào con người còn mang

## MỘT VÀI NHẬN XÉT

nặng chất tham, sân, si, con người còn chưa giác ngộ về sự nhân đạo và công bằng thì con người còn phải vô trang đủ các thứ (tinh thần và vật chất) để gò bó những kẻ có ác tâm vào con đường đạo lý, nhân nghĩa; như vậy thực tế hơn là tìm một lối thoát ở cõi siêu hình, không tưởng...

Bàn về kỹ thuật của bài Chiêu hồn, tôi đồng ý với bạn Đinh Hùng đã khen ngợi : « Nguyễn Du là một tay phù thủy dùng chữ như sai âm bình. Bài thơ phản phất cái ma lực quyến rũ của bài thần chú. Có những vần điệu những âm thanh, từ ngữ tọa triết linh hồn ta, thẩm vào tận não-cân ta và không biết phép mầu nhiệm phát khởi từ đâu khiến ta mê hoặc, có lúc run sợ hoang mang, có khi xót xa thông cảm. Kỳ dị nhất có khi ta đọc lời thơ thấy rờn-rợn... Thủ đọc đoạn thơ trích sau đây, ai mà không thốt nhiên rùng mình, ít nhất cũng thấy lóng se lại trong một niềm tái-tái thoáng qua, giữa đêm khuya chợt nghe thấy tiếng khóc đắm ma, hoặc tiếng đóng cá quan tài từ đâu vẳng lại : Kìa những kẻ tiêu nhi tắm bé, Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha. Lấy ai bồng bế xót xa,

*U-ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng.  
Kìa những kẻ chìm sông lạc suối,  
Cũng có người sày cối sa cây,  
Có người đào giếng dứt giây,  
Người trôi nước lũ kẻ lây lửa  
thành.  
Người thì mắc sơn tinh thủy  
quái,  
Người thì vương mảnh hái ngà  
voi,  
Có người hay đẻ không nuôi,  
Có người sa sầy có người khổn  
thương..*

Người ta thường nói đến bản nhạc « *Danse macabre* » của St Saëns (nhạc-sĩ Pháp sinh ở Ba-Lê 1835—1921, tác-giả những nhạc-phẩm nổi tiếng : *Samson et Dalila*, *Phryné* và *Danse macabre*) trước đây hơn một thế kỷ. Đây là một vũ khúc kỳ ảo mà âm hưởng tiết tấu dựng lên cả một khung cảnh ma quái, với những bộ xương khô từ dưới huyệt hiện lên nhảy múa, va chạm vào nhau lóc-cóc... (1).

Như vậy thì thơ Chiêu hồn đáng coi là một áng văn trác

1) Xin coi Đinh Hùng trong cuốn « *Chân dung Nguyễn Du* » trang 180. Sách này do Nam-son xuất bản năm 1960 — tại Saigon.

## MỘT VÀI NHẬN XÉT

tuyệt đã gây được những cảm xúc cần thiết trong lòng người đọc. Ta chỉ khen nhà Tiên - Điền vẫn tắt như thế là đủ bởi Truyện Kiều đã xác định giá trị của tiên sinh khá nhiều với người đồng thời và cả với hậu thế.

Chúng tôi muốn nói thêm rằng với cái kỳ diệu của văn chương Nguyễn-Du, nếu đem bài Chiêu hồn làm kinh nhật tụng, có lẽ Chiêu hồn sẽ có ảnh hưởng gấp trăm các bài kinh ta đã thường được nghe bởi nó nêu lên cái tội lỗi của con người, cái phù du, cái ảo ảnh của kiếp sống... Kẻ nào được

nghe bài kinh này mà chẳng thấy có mình ở trong và không trông thấy mình có tội lỗi ? Kẻ nào nghe bài kinh này mà không thấy xót xa cho kiếp mình và kiếp người và tự hỏi ở kiếp sống ngắn ngủi của con người có nên chạy theo những cái lợi danh ti - tiện cùng đâm chém nhau tàn bạo không ?

Chính cái lúc con người biết ăn năn, hối lỗi, sợ sệt sự trừng phạt đang chờ đợi họ ở cái thế giới vô hình, là lúc họ khao khát tìm ra một lối thoát, văn chương mới dịu dắt họ được dễ dàng tới cõi trường của đạo nghĩa.



### ★ TRÀ BÚA

Hai cô ca sĩ hay ganh tị nhau. Một bữa gặp nhau ngoài phố  
Thấy cô bạn đội một cái nón lông lẫy kiều cọ đắt tiền, cô nő  
» móc » :

— Ô ! Chị gọi là cái nón, cái vật quái gở mà chị đè trên đầu tóc đấy à ?

Cô kia trả đũa :

— Còn chị, chị gọi là đầu óc, cái vật quái gở mà chị đè dưới cái nón đấy sao ?



☆  
Hoàng  
Hải  
Thúy  
☆

# tâm thu

Ở

dời này, những người đàn bà đẹp thường hay đa tình, và những người đàn bà đa tình thường không chung thủy. Nói như vậy không có nghĩa là tất cả những người đàn bà đẹp, + đa tình ở cõi dời này đều không chung thủy. Không phải tất cả

nhưng mà nhiều — rất nhiều. Ở những quốc-gia hay có đảo-chính, người ta thấy rõ sự kiện đàn bà đẹp + đa tình không chung thủy rõ hơn ở những quốc-gia không có

những « cú » đảo chính hoặc trăm năm mới có đảo chính một lần. Sau mỗi « cú » lật đổ, đá đít nhau — một sự thay bậc, đổi ngôi — người ta lại thấy một số đàn bà đẹp + đa tình đổi chủ. Có những người đẹp chồng vừa vào tù hôm trước hôm sau đã trao thân, gửi phận ngay cho những ông chiến-thắng. Vài tháng sau, trong một đêm khi vào giường ngủ là ngủ ở nhà mình, nằm với vợ mình, sáng hôm sau tỉnh dậy, những người chiến-thắng hôm qua đã thấy mình nằm khẽo ở trong tù, những người đàn bà đẹp vừa trao xương, gửi thịt cho họ ngày hôm qua — khi họ còn tiền hô, hậu ủng, — đã bỏ họ để đi dâng hiến thể-xác cho những người chiến-thắng hôm nay.

Sự việc đó chẳng có gì lạ. Phần đông đàn bà đẹp cũng như bọn con buôn. Họ chỉ đứng về phe những kẻ có thế-lực và có tiền. Họ từ chối tất cả liên lạc với bọn thất bại.

Nhưng ở cái cõi dời này, tôi biết chắc chắn có một người đàn bà đẹp + đa tình mà lại chung thủy. Và tôi đã có cái may mắn được gặp người đàn bà đẹp + đa tình + chung thủy ấy.

Không những tôi chỉ có cái may mắn được gặp người đàn bà đẹp + đa tình + chung thủy ấy mà thôi, tôi còn có cái diêm-phúc được yêu người đàn bà đẹp + đa-tình + chung thủy ấy, được nàng yêu lại và có cái vinh dự được lấy nàng làm vợ.

Chúng tôi gặp nhau và yêu nhau vào một mùa thanh bình chim ca suốt từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối và loài người yêu nhau hai mươi ư tiếng đồng hồ trong một ngày, và ngày nào cũng có nắng vàng, mây trắng, đêm nào cũng có trăng sao.

Năm 2565, chúng tôi gặp nhau và yêu nhau, vũ-trụ thái bình, đời đẹp như đời Nghiêu Thuấn, khoa học tiến nhanh đến nỗi loài người sống ở Trái Đất như sống ở Thiên Đàng : ruộng chỉ cần cày một lần trồng lúa được hai mươi năm, phân bón nhân tạo — theo Formule C2 — do loài người sản xuất bằng chính nhiên liệu ngũ cốc làm cho ngũ cốc và các thứ cây ăn trái sản xuất nhiều quá, thặng dư không biết chất vào kho nào cho hết. Loài người không còn phải lao động « đồ mồ hôi » mới có miếng ăn nứa, loài người chỉ còn có việc sống, vui sống và yêu nhau.

Tóm lại, tôi và nàng yêu nhau vào một thời loài người yêu nhau « Vanh-cát-tờ-rusa sua vanh-cát tờ-rusa » (1)

Ôi... mái tóc nhung mềm dài, êm như suối của nàng. Nhà bác học Ricardo Burtoni, — cháu đích tôn thứ 8192 đời cụ Danh Y Hoa Đà đời Tam Quốc ở nước Ba Tàu — sáng chế ra một thứ dầu để gội tóc thắn tình. Gội tóc bằng dầu Ricardo's Sweethair một lần, mười năm sau người gội mới phải gội đầu lại. Và trong mười năm không biết đến nước nội, sà bông, bồ kếp, chanh... là gì ấy, mái tóc người đàn bà gội tóc bằng dầu Sweethair vẫn mượt, vẫn bóng, vẫn trơn và thơm phức.

Sáng chế đó của nhà bác học Ricardo Burtoni rất cần thiết cho loài người ở Trái Đất, vì nước — một chất lỏng mà Trái Đất sản xuất rất nhiều — đã được xuất cảng đem lên Cung Trăng bán cho Người Mặt Trăng dùng làm ét-xăng chạy xe ô-tô trên Mặt Trăng, do đó, Trái Đất trở thành khan hiếm nước. Bảo nhiêu nước sông, ngòi đều được vét hết đem lên Cung Trăng bán, cho nên sông, ngòi cạn khô. Lòng sông Cửu-long chỉ còn vỏn vẹn có ba

thước nước. — Con nít lên bà có thể vẫn mặc quần lội qua sông Cửu-long một cách dễ dàng.

Vì thiếu nước, loài Người đàn dàn bỏ cái mục bắt buộc, phiền phức và vô tích sự là... tắm.

Lúc đầu, các cô mỗi tháng tắm một lần. Rồi nước mỗi ngày một hiếm, các cô mỗi năm tắm hai lần. Sau cùng chỉ còn các bà già lầm cầm, cõ lõi sĩ đã tiêm nhiễm cái tật tắm rửa tự hồi xưa, hồi xưa là còn sáu bảy năm tắm một lần. — Còn các cô «đợt sóng mới» — một danh từ rất lối thời vì Trái đất lúc đó hết nhân cả sống, kè cả sống mới lần sóng cũ, bản nhạc «Les Flots du Danube» bị xếp vào Bảo Tàng Viện — các cô «đợt sóng mới» tân tiến và văn minh bỏ hẳn cái mục tắm.

Không tắm nhưng các cô vẫn không ngứa ngáy, không gãi, không bị ghẻ ruồi, ghẻ cóc, ghẻ hờm, ghẻ Tàu, vẫn không có chấy rận, da thịt các nàng vẫn mát rượi, vẫn thơm — thơm như mùi mít — vì các nàng đã có những thứ dầu thoa da, bôi tóc, trong số có dầu Sweethair của bác học Burtoni, những thứ dầu thắn diệu dùng sáng chế cho các nàng dùng thay cho nước.

Và các nàng có rất nhiều thứ dầu — có thứ dầu đắt tiền ba năm các nàng mới phải chùi mình — đúng ra thì phải gọi là lau dầu — lại có một lần. Có thứ dầu rẻ tiền chỉ sáu tháng là phải lau lại nếu không thì có chỗ thấy hơi ngứa ngứa.

Tôi gặp nàng trong một dạ vũ. Đêm ấy, chán cảnh ồn ào trong nhà — tôi vốn có tâm hồn nghệ sĩ, dòng họ tôi làm văn nghệ đã 64 đời, do đó, tôi có máu văn nghệ rất nặng — tôi ra đứng ngoài hiên nhìn lên trời trăng sao. Bỗng, có một mùi hương một mùi hương rất lạ, nồng ngắt, mê hồn, theo gió bay đến chỗ tôi, đượm trong bầu không khí quanh chỗ tôi đứng. Tôi quay lại và nhìn thấy nàng. Mùi hương thơm đó từ tấm thân kiều diễm sáu năm không tắm của nàng bay ra.

Ôi.. mùi thân thể nàng. Cái mùi ấy khác hẳn với mùi thân thể của 12.735 người đàn bà khác mà tôi đã gặp và đã yêu trong đời. Tôi bèn yêu Nàng và mê Nàng. Nàng bèn mê tôi và yêu tôi.

Chúng tôi bèn yêu nhau và mê nhau.

— Tại sao anh yêu em?

Tại sao...? Tại sao...? Đó là

nhiều câu mà bất cứ những người đàn bà đẹp + đa tình + chung thủy nào cũng hỏi người yêu — hỏi đi hỏi lại, sau khi họ đã yêu nhau. Nàng cũng đặt câu hỏi đó với tôi. Một câu hỏi rất thường, nhưng khó trả lời — «Anh yêu là bởi anh yêu». Hoặc «Làm sao giải thích được tình yêu», và những câu lầm cảm tương tự không làm cho đàn bà khi họ yêu hài lòng.

Đàn bà cho chuyện đàn ông yêu mình là quan trọng. Đàn bà không muốn nghe những câu trả lời như — «Anh yêu em là bởi... anh yêu em chứ chẳng tại cái khỉ mốc gì cả!». Do đó, nhiều khi đàn ông phải bày đặt ra những lý do vớ vẩn để trả lời. Và tôi cũng phải có một câu để trả lời nàng. Và câu trả lời của tôi không phải là một câu bija đặt — «Tại em có một mùi người đặc biệt. Mùi em khác hẳn với mùi của tất cả những người đàn bà khác trên cõi đời này. Trước khi được biết là đời có em trước khi nhìn thấy em, anh đã được ngửi thấy mùi em» — Tôi nói, chân thành — «Vừa ngửi thấy mùi em, anh đã mê em ngay. Em có nhớ đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Nàng ứng hồng đôi má và thở:

— Mùi người em làm sao hă

anh? Tôi vội đáp — « Mùi người em thơm, thơm lắm, rất thơm. Anh mê mùi em lắm. Nếu bi giờ anh phải xa em một đêm, thiếu mùi em, chắc anh chết mất. Anh sẽ nhớ mùi em như người nghiên thuốc phiện nhớ chất khói. Thiếu mùi em, chắc anh sẽ hắt hơi, xô mũi, chắc anh sẽ ngáp.., văng cả quai hàm xuống gầm giường. »

Nghé tôi nói thế, Nàng sung sướng quá. Nàng ôm chầm lấy tôi và bảo tôi — « Em yêu anh... Em yêu anh... chỗ này của em thơm lắm. Em cho anh dẩy. Hít đi anh! »

Chúng tôi kết hôn với nhau và sống sung sướng bên nhau đã ba năm. Ôi... hơn một ngày hạnh phúc «hai mươi bốn giờ trên hai mươi bốn giờ» một ngày. Tôi dám chắc ở trên cái cõi đời này không ai có thể yêu ai như tôi yêu nàng, không ai có thể yêu ai như nàng yêu tôi, và không ai có thể yêu nhau như chúng tôi yêu nhau. Yêu nhau đến như chúng tôi yêu nhau là nhất. Ở trên cái cõi đời này, không ai còn có thể yêu nhau hơn chúng tôi yêu nhau được nữa.

Những ngày không tắm đẹp như thơ, êm như mộng và thơm phưng phức theo nhau qua đi.

Bọn con nít lớn lên không hiểu «tắm» là làm gì cả.

Các sách giáo khoa đều bỏ bài dậy « vệ sinh thường thức »: «phải nồng tắm rửa » và thay vào đó những bài — « Chùi đầu : ba năm hãy chùi đầu một lần ». Và mỗi ngày qua, tôi lại càng thấy mùi vợ tôi — Người vợ không bao giờ tắm — thơm hơn, ngát hơn, đượm hơn.

Cho đến một buổi tối gần Tết Trung Thu, Trái Đất bỗng có một chị dàn bà vô duyên tung ra cái phong trào « dàn bà nén tắm bằng nước » để sửa soạn thân thể bước vào một năm mới. Böyle là bậy. Phong trào Tắm — cũng như những phong trào lố lăng nhất, càng lố lăng lại càng có nhiều người theo — lan rộng khắp thế giới. Phụ nữ tranh nhau đi mua nước về tắm.

Và vợ tôi — vợ tôi tuy đẹp + da tình + chung thủy + thơm tho nhất đời — cũng chỉ là một người dàn bà. Nàng cũng theo phong trào như các dàn bà khác. Nàng cũng cố đi mua một chai nước về tắm, qui báu hơn vàng. Nàng tưởng rằng Nàng tắm để cho tôi hài lòng. Nhưng hối ôi...

Đêm hôm đó, khi tôi đi uống

rượu thường trăng say bí tỉ, khát khao về đến nhà, vợ tôi chạy ra đón tôi. Tôi có cảm như vợ tôi là một người dàn bà nào khác. Nàng khoe tôi :

— Em vừa mới tắm...

Tôi thét lên — « Em vừa mới tắm? ? » Tôi khóc thét lên — « Em tắm?? Tại sao em lại tắm?? Sao em không giết anh đi có hơn không? Em tắm tức là em giết anh. Em giết anh...! Thế là em giết anh rồi! » Vợ tôi kinh sợ ôm chặt lấy tôi, như sợ tôi chạy ra ban-công nhảy lao đầu xuống đường. Nàng cuống quít — « Em van anh. Em xin lỗi anh. Từ nay em sẽ không bao giờ tắm nữa ».

Tôi rên rỉ — « Em giết anh. Em làm mất cái mùi anh yêu ». Nàng an ủi tôi — « Em đã chết đâu. Em hãy còn trẻ mà... Đời chúng ta hãy còn dài... Chỉ vài tháng nữa là em lại có mùi như cũ... » Như hởi còn bé làm nũng mẹ

tôi, tôi lắc đầu quay quay — « Anh không biết..vài tháng nữa lâu quá. Anh muốn em có mùi ngay bi giờ cưa,..! » Bực quá, nàng khóc — « Em đã xin anh mà. Em đã lỡ tắm mất rồi. Làm sao có ngay bi giờ cho anh được...! »

Và, trong những ngày Tết, tôi buồn nát người. Ôi... rượu hồng, mứt bí, hat dưa, bánh chưng, cá kho, dưa hành mà làm gì...? ? không có mùi em. Tết đối với anh không còn mùi vị gì nữa.

Vợ tôi thấy tôi buồn an ủi tôi bằng những câu tha thiết — « Em sẽ không bao giờ tắm nữa. Em sẽ là người vợ không bao giờ tắm của anh... »

(1) *Vingt quatre heure sur vingt quatre heure* — 24 giờ trên 24 giờ, nghĩa là « suốt ngày đêm ».



## ★ DANH NGÔN

Kẻ sĩ mà còn quyền luyến những sự thuận tiện, yên vui cho xác thịt, thì tâm lụy, chí hèn, không đáng gọi là kẻ sĩ.

Luận-Ngữ

# MẶT TRĂNG

# MẶT TRỜI

★ NGÀI-VĂN  
● NGUYỄN-KHÁNG dịch

Ngài-Văn tên thật là Hùng-Côn-Trân, người huyện Tô-Châu, tỉnh Giang-Tô, là một nhà văn có bút pháp tinh kỳ mới mẻ, bối cục sâu sắc.

Nhờ quyền « Thanh-Xuân » mà chấn động văn dàn. Ngoài ra còn những tập tùy bút « Ngư-cảng », tiểu thuyết « Lời nguyền sinh tử », « Xuân về trên gác trọ », « Những cặp vợ chồng » v.v... đều là những tác phẩm vang bóng một thời.

**M**ẶT trăng quả thật có đáng yêu hơn mặt trời hay chăng ?

Người ta thường thường dùng « Mặt Trời » để hình dung sự quang minh chính đại. Dùng câu « Mặt trời đã lên rồi ! » để tượng trưng sự đèn tối bị tiêu diệt.

Nhưng mà, ngoài những ngày mùa đông tháng giá, thật ra có rất ít người thành thật ca tụng mặt trời.

Mặc dù mặt trời đã đem lại cho loài người một nguồn lợi ích vô cùng tận.

Nó làm cho cây cỏ được sinh sôi nẩy nở, nó làm cho loài người được mạnh khoẻ, ánh nắng gay gắt của nó đốt đốc con người ta nỗ lực mà làm việc....

Nhưng mà nó.....

Nó có một tinh thần vô tư gần như tàn nhẫn, nó soi thấu mọi chỗ hắc ám, nó phơi bày mọi sự nhơ nhét trên xã hội.

Nó không dung túng cho con người ta có một ý tưởng xấu xa đèn tối khi đứng trước mặt nó.

Vì vậy mà người ta sợ hãi nó, ghán ghét nó mặc dầu đang

thảm nhuân trong ơn huệ của nó, người ta kính sợ nó mà lảng xa.

Đến như mặt trăng

Mặt trăng chỉ sáng nhờ một chút ánh thừa của mặt trời, nhưng mà ánh sáng của nó ấm đẽm trong trẻo làm sao.

Nó giúp cho những cặp tình nhân cùng nhau trao đổi những chiếc hôn nồng thắm.

Nó giúp cho kẻ tao nhân phong nhã, say sưa thưởng thức vẻ đẹp của nó.

Văn nhân tìm không ra những tinh tú xán lạn huy hoàng để hình dung mặt trời, nên chỉ có thể làm thơ mà ca tụng cái vẻ đẹp mơ màng của bóng trăng huyền diệu.

Họa sĩ tìm không ra màu sắc rực rỡ, và tạo không ra những nét bút của mình mà ghi lại những cảnh vườn rặng mông lung, mèn mắc.

Biết bao nhiêu tà ma quỉ quái đã âm thầm bàn mưu tính kế dưới bóng trăng.

Biết bao nhiêu phường trộm đạo đã lén lút đào tường khoét vách trong cái lò mờ đèn của bóng trăng...

.....

Văn nhân đem tâm huyết của mình ra để viết những dòng văn chương diễm lệ,

## MẶT TRĂNG, MẶT TRỜI

ca tụng cái đẹp của mặt trăng.

Thi sĩ vắt óc của mình ra  
để gieo thành những văn thơ  
bay bướm, ngợi khen cái ảo  
ánh của bóng trăng.

Những cặp bạn tình đang đắm  
say trong ái ân, hết lòng cảm  
tạ bóng trăng, đã đem lại cho  
họ những cảnh trí mơ màng,  
tăng phần thi vị cho những đêm  
ân ái.

Kẻ phàm phu tục tử cũng  
biết khen trăng sáng..

Người đời ai ai cũng say  
sưa vì bóng nguyệt, thiết tha  
thân mật với bóng trăng thanh.

Mặt trời bị người ta bỏ rơi  
trong lạnh nhạt. Người ta sẽ



### ★ DANH NGÔN

• Giàu đục không bằng nghèo trong  
Sống nhục không bằng chết vinh  
LÊ - KÝ

• Trung tín, cần thận là cái nền thành người hay.  
Hảo-huyền, qui-quyết là cái gốc thành người dở.

TIỀM PHU

lén chê bai, ghét bồ nó.

Nhưng mà nó vẫn nghiêm  
sắc mặt nhìn xuống trên gian  
mà dốc thúc mọi người hãy  
làm việc... làm việc không  
ngừng....

Thế nhân thường hay mơn  
trớn ngợi khen người bạn  
thân dễ dãi của mình, và thích  
giao du với những phuруг  
trắc nết, mà thật khó hoà  
mình vào đời sống của những  
người bạn mà mình nên kính  
nề yêu vì.

Bạn ơi !

Bạn thích bóng trăng thanh  
hay thích ánh mặt trời le lói ?

• \*

★ Ngồi trong mưa nhớ ai ngon lành  
Thi tứ giảng mành  
Tơ ảo

★ Ngồi trong mưa đếm từng giọt ngâu  
Tương tri sầu  
Mênh mông

★ Nước thu rơi mái ngói  
Gieo trăng tùng hoa,  
Đóa mầm mạ mới  
Sao trời

★ Mưa tơ hoa như chim bay  
Đỗ về đây mái lầu  
Ngàn môi thương nhớ  
Đi về đâu

★ BƯU ĐỨC  
(Tokyo, mùa thu 56)

## tương tri sầu

# GIÁ TRỊ TRUYỆN KIỀU

★ Thái-Bach

**T**RUYỆN KIỀU là tác phẩm thế nào?

Nếu chúng ta nhận xét bằng cách trước hết vào cốt truyện của nó thì thấy không biết bao nhiêu là những cái vô lý :

— Vô lý vì Bắc kinh và Liêu đông là hai nơi quan san cách trở hàng ngàn dặm, muôn dặm như thế mà Vương-Quan, Kim Trọng, hai chú bé con chưa đến 15 tuổi, trước đó đã cùng quen biết và chơi thân với nhau.

— Vô lý vì nhà Vương - viên ngoại là một gia đình khá giả, thuộc vào bậc trung ở xã hội nước Tàu

cách đây cả hàng mấy trăm năm mà không chạy đâu ra được bốn trăm lạng vàng, đến nỗi phải bán con gái đi để lấy tiền chuộc tội giải oan.

— Vô lý vì anh chàng Từ Hải người Việt-dông, mới chỉ là tên tướng giặc hùng cứ có một phuơng hải tần, ấy thế mà không biết bằng cách nào đã cho quân đi Vô Tích, Lâm truy, những nơi cách thành Bắc kinh không xa mấy, như vào chỗ không người để diệu về một lúc toàn thề bọn Mã giám Sinh, Tú-Bà, Sở khanh, Hoạn Thư, Bạc Hạnh, Bạc Bà để cho Kiều trị tội ?..

Bởi những vô lý ấy, nên với

## GIÁ TRỊ TRUYỆN KIỀU

cốt truyện của tác phẩm Kiều, ta có thể cho đó là một căn nhà kiến trúc rất vụng về cầu thả, ngang dở rời rạc, cột kèo dui mè không có chỗ nào ăn khớp và bám chặt lấy nhau.

Và đó là khuyết điểm căn bản.

Tuy nhiên, nếu cũng ngôi nhà kiến trúc cầu thả vụng về ấy, ta tỏ ra đẽ lấy từng cái một mà dùng thì thấy đa số đều là những cái trạm trồ rất kỹ lưỡng công phu, đó là những bộ mặt, những tác phong, rất diền hình của từng nhân vật một trong đó, từ cái vẻ đẹp của một đôi gai nhân tuyệt thế, qua những chàng phong lưu công tử, đến những tên tham quan lại nhũng, bọn buôn thịt bán người, từ phuơng si tình đại gái, những mụ đàn bà ghen, đến những hạng ba que xô lá, tướng cướp, tướng giặc...

Và đó là ưu điểm, tức những cái hay và cái đẹp của Kiều.

Theo ý riêng của tôi là thế, và có định giá trị cho tác phẩm Kiều cũng nên như thế nura. Chớ phê bình Kiều như kiều mấy nhà « học giả » cứ tinh thoảng lại đem từng nhân vật một ra làm đề án nói chuyện, xem những nhân vật ấy như hệt đã có bằng xương bằng thịt trên thực tế xã

hội đẽ làm những bài học lịch sử thì đó là tổn công, vô ích nếu không nói là quá đổi sai lầm hay thiếu ý-thức vậy.

Nói một cách通俗 quát, truyện Kiều là một tác phẩm tuy kẽm thất bại to về phuơng diện bối cục, nhưng lại thành công rất lớn về nghệ thuật diễn tả, nhất là lại diễn tả bằng thơ lục bát, một lối thơ thuần túy Việt-Nam trong lúc cái học từ chương của chế độ phong kiến lạc hậu còn đương dắc thời ngự trị tư tưởng của nhân dân xứ này.

Do đó, truyện Kiều đã thành một tác phẩm phồ biến rất mạnh, trên từ vua quan, dưới đến cả những hạng người không biết **tôi** chữ nghĩa là gì, nào dỗ Kiều, vịnh Kiều, lầy Kiều, tập Kiều, nào đọc một vài câu Kiều đẽ dẫn chứng trong lúc nói chuyện, hoặc mượn văn chương Kiều đẽ áp dụng vào cảnh sống thực tại như một chàng thanh niên khi thấy một thiếu nữ, đã lên giọng ngâm nga :

*Người đâu gấp gối làm chi,  
Trăm năm biết có duyên gì hay  
không ?*

Hay viết thư tỏ tình với một người phái đẹp, người ta đã không ngần ngại viết :

*Tiện đây xin một hai điều,*

*Đài gương soi đèn dẫu béo chè  
chẳng :*

Hay như ta bọn nha lại trước  
đây khi về làng, về xá đê vâng  
lệnh bắt ai thì :

*Người nách thước kẻ tay đao.  
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như  
sỏi.*

Hoặc chỉ một tên tướng giặc  
thì :

*Choc trời quấy nircoc mặc dẫu.  
Đọc ngang chẳng biết trên đầu  
có ai.*

Có người bảo văn chương của  
truyện Kiều hay thật, đẹp thật,  
nhưng sáo ngù rất nhiều, chẳng  
hạn như câu :

*Một hai nghiêng nước nghiêng  
thành,  
Sắc dành đòi một tài dành họa  
hai.*

Là gốc ở câu « nhất cổ khuynh  
nhận thành, tái cổ khuynh nhân  
quốc » của thi sĩ Lý-diên-Niên  
đời Hán. Và như câu :

*Một đèn Đồng tước khóa xuân  
hai Kiều.*

Là dịch lại câu « Đồng-tước  
xuân thảm tỏa nhị Kiều » của  
thi sĩ Đồ-Mục đời Đường.

Đành vậy, nhưng ông Nguyễn-  
Du tác giả truyện Kiều đã « Việt-  
nam hóa » rất tài tình khi đem  
những sáo ngù ấy, hay những

diễn tích ấy vào tác phẩm của  
mình, và chính đó cũng là những  
cái hay của ông.

Hơn nữa, trước đây, những  
độc giả của tác phẩm Kiều, nhất  
là giới bình dân, có lẽ người ta  
không cần phải biết đến chỗ đó,  
mà chỉ biết đến cái hay với những  
cái có thể để ca đê hát và đê  
mượn dùng được mà thôi.

Cô kim, tác phẩm nào cũng  
thể, bên cạnh cái dở cũng có  
những cái hay, bên cạnh cái hay  
cũng có những cái dở. Giá trị  
nhiều hay ít, cũng tùy thuộc ở  
cái dở nhiều hay ở cái hay nhiều,  
cũng như cái hay mà ít thì bị cái  
dở làm chìm đi, cái dở ít, trái lại  
cũng bị cái hay che lấp hẳn.

Truyện Kiều cũng thế và  
không phải câu nào cũng là tuyệt  
diệu cả, nhưng nhờ cái hay rất  
lớn ở nghệ thuật diễn tả, như  
một người thợ chạm trổ rất tinh  
xảo tỉ mỉ từng nét nhỏ bé một,  
nên suốt mấy trăm năm liên tiếp,  
đã chỉnh phục được cả một đối  
tượng lớn lao, mặc dầu đã có  
một số người đả kích, người thì  
cho là dâm thư, kẻ thì cho là một  
thú văn chương phản tiến hóa,  
nội dung chứa chan một chất tàn  
héo, tiêu ma.

Nói thế, chúng tôi không phải

là tán thành như trước đây có  
lúc người ta đã xô nhau mà cho  
câu nói khen Kiều của Phạm-  
Quỳnh là cả một khuôn vàng  
thuốc ngọc.

Phạm-Quỳnh nói gì ?

Hắn không ai không biết đó là  
câu nói « truyện Kiều còn tiếng  
ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn. »

Câu nói « va , lầm, đáng cho  
những ai tán đồng phải dè lên  
bàn thờ văn nghệ mà « bái lạy  
quy quy ». Nhưng trớ trêu thay,  
khi chưa có truyện Kiều thì  
nước ta lại là một nước còn, khi  
có truyện Kiều lại là một nước đi  
dần vào chỗ mất, rồi lúc truyện  
Kiều được thiên hạ thi nhau mà  
in, thi nhau mà tảng bốc như  
Phạm Quỳnh thì nước ta lại  
hoàn toàn một nước mất.

Bởi vậy, đối với truyện Kiều,  
chúng ta chỉ nên nhặt lấy những cái  
hay của nó về phương diện nghệ  
huật, theo quan điểm của đa số  
người đọc như trên kia đã nói,  
còn về cốt truyện thì nên trả lại cho  
hội đại tác giả, và bản thân tác  
giả,

Tại sao ?

Vì viết truyện Kiều — sáng  
tác hay phỏng theo Thanh Tâm Tài  
Nhân cũng vậy — Nguyễn Du  
không phải mục đích dựng thành

một cốt truyện chặt chẽ, mà chỉ  
để mượn thân thể nàng Kiều thanh  
minh cho thân thể của mình, một  
người đã định chỉ biết có nhà Lê,  
nhưng sau lại ra theo nhà Nguyễn.

Đứng trên quan điểm của sĩ phu  
hồi đó, lập trường và thái độ của  
ông đâu có hơn gì của những người  
đã trốn rồi lại ra theo nhà Tây-  
son, khiến đời đã có câu mai mi:

*Nhất đội Di Tè há thú dương,  
Công ngôn vi khò bối kham  
thường.*

(Nghĩa là có một đội Bá-Di,  
Thúc-tè từ rủi Thú dương xuống  
nói rằng rau vi đắng quá nếm không  
được.)

Còn về thời đại thì xã hội bấy giờ  
do quá trình phát triển về thương  
mại của kinh kỳ Phố Hiến đã tạo  
ra một hạng người buôn bán có  
tiền, sử dụng tiền phong túng,  
thể lực đồng tiền mạnh mẽ đã lũng  
đoạn cả một hệ thống tôn  
ty trật tự cũ. Tam cương ngũ  
thường của Khòng Mạnh không  
còn cái giá trị vững chắc, khiến  
vua Minh Mạng đã phải lấy làm lo,  
và phải soạn ra mười điều  
đụ dề dạy bảo thần dân...

Đóng tiền xong mọi chuyện :  
Trong tay đã sẵn đồng tiền,

Dẫu lòng dồi tráng thay đèn khói  
gì.

Và « thắng bán tờ » trong  
truyện Kiều là quy luật phát triển  
của đồng tiền.

Tác giả truyện Kiều là người  
thời đại ấy. Tâm trạng của ông là  
đại diện cho cả một thế hệ nho sĩ  
và thứ dân ảnh hưởng nền Nho  
học hồi đó.

Thương tiếc cái cũ, đứng trước  
thế lực mới của đồng tiền mà ông  
vốn không ưa. Đó là tâm trạng  
của ông.

Cho nên với tác phẩm Kiều,



### \* VÔ - SĨ ĐÁNH BỐC (BOXE)

Sau trận đấu « bốc », võ sĩ nọ bị hạ vì lanh nhiều cú sưng cả mặt  
mũi ; nhà dùu dắt dẫn anh ta vào chỗ nghỉ. Bỗng anh ta xoay lật  
« ộc » nhà dùu dắt một cú nẩy lửa vào mặt. Ông nọ ôm mặt hỏi :

— Sao anh làm thế chớ ?

— Đấy ! Trong giao kèo, ông bảo rằng tôi phải trao cho ông  
30% số thâu của tôi đó !

ông muốn kéo lịch sử trở ngược  
lại, không được, nhưng ông nhìn  
lịch-sử tiến triển mà bi quan.

Hơn nữa, những độc giả của  
ông, phần đông người ta chỉ chấp  
nhận ở ông những cái về nghệ  
thuật mà thôi. Còn khi đến thời  
đại nội dung cốt truyện được « thiên  
hạ » ồ ạt đem ra mồ xé thì than ôi,  
truyện Kiều nếu không còn cái  
diễn phúc đề vào chương trình  
giáo dục thì có lẽ lớp người của  
thế hệ này, hẳn không may ai đề  
ý đến.

## một cuộc muu sát

**D E G A U L L E**

**rất tài tình**

**nhưng bị phá vỡ...**

★ Ngọc-Quang

(tiếp theo P.T. 156)

**M**ặc dầu lời khai của  
người đàn bà trên  
nhưng tên Jean  
François Murat là tên già.  
Song, lúc rạng đông, khi đoàn  
công xa sắp khởi hành, Chánh  
phủ Trung ương Ballê đã hạ  
lệnh kiêm soát giày khai giá  
đình và giày chu lưu của các  
khách viễn phương trong  
60.000 lữ quán toàn quốc.

Cơ quan mật vụ đã được  
báo cáo có một nhân vật đã  
thuê mướn nhiều xe hơi khắp  
nơi.

Tuy vậy, trong khi ngang  
qua cuối các đường giáp mỗi  
địa điểm xảy ra vụ muu sát,

**MỘT VỊ TỔNG THỐNG  
CỦA NƯỚC**  
**PHÁP BỊ MUU SÁT**  
**NHIỀU NHẤT**  
**TRONG LỊCH SỬ**  
**PHÁP QUỐC**  
**NHƯNG VẪN BÌNH AN**  
**VÕ SỰ...**

## MỘT CUỘC MƯU SÁT

Tổng Thống De Gaulle, các thanh tra mật vụ đã tìm ra một lối đường mòn thứ hai.

Dân chúng cư ngụ tại đại lộ Victor Hugo ở Meudon đều còn nhớ, trong ngày quân khủng bố toan mưu sát Tổng Thống, một chiếc xe màu vàng đã có mặt tại đây vào xem chiểu mang số 2.

Và có một chiếc xe hiệu Citroen màu xanh và có 2 người lạ mặt đã lặng lẽ vào một ngôi nhà tại đây, là lời khai của một nhân chứng.

Nhân chứng này lại còn khai thêm, trong lúc lộn xộn, một kẻ lạ mặt vào trạc tuổi từ tuần, y phục gọn ghẽ, nhưng không hợp thời trang mày.

Lời khai này đã được các thám tử đặc biệt lưu ý và đoán chắc không sai, kẻ lạ mặt ấy đích danh Georges Watrin là một chàng gù nên cần theo dõi kiểm mạnh mồi.

Ngoài ra, cơ quan mật vụ lại tìm ra một căn phòng lầu hai

do cô Monique Bertin thuê.

Cô này là Tổng thư ký của nhóm chính trị có mục đích bảo vệ Algérie lãnh thổ Pháp-mãi mãi, và cô gái Monique Bertin lại có người anh tên Pascal đang sống liên lạc với người bạn đồng liêu tên Jean Pierre Naudin.

Người sau này đã từng bị mật vụ theo dõi tung tích vì hắn đang hoạt động chìm cho nhóm chính trị chồng chính phủ De Gaulle trong vẫn đế Algérie độc lập.

Mặc dầu, trong khilục soát tại căn phòng lầu hai nói trên, không bắt gặp Monique, nhưng về sau cô này cũng bị bắt tại gia đình cha mẹ nàng.

### Công cuộc điều tra thủ phạm

Trong các cuộc tra khảo thám vấn gia nhân, chủ nhà

## MỘT CUỘC MƯU SÁT

đã một mực khẳng khẳng không chịu nhận nhận Pascal là con của ông cũng như Naudin.

Ông chỉ khai rằng, hai tên này là hai kẻ di cư xia tị nạn tại nhà ông trong vụ bom súng ở Petit Clamart, nhưng hiện nay, bọn chúng đều đi khỏi nhà ông rồi.

Trong một thời gian lâu, gia đình Bertin vẫn đều kín số phận của Pascal. Và, ngày 4-9-1962, Monique lại xuất hiện nói rõ với thân phụ rằng nàng đã gặp người anh cô trong một buổi chiều tại hiệu sách lớn nhất ở Ba-le.

Tuy rằng cuộc gặp gỡ chỉ chớp nhoáng, sinh viên có đôi mắt sâu hóm, hàm râu lơ thơ, đang dán đôi mắt vào những trang tiểu thuyết trong tiệm sách, đã bị nhân viên mật vụ túm cổ.

Pascal Bertin chối tất cả, nhưng một trong những túi áo của hắn, thám tử chớp được hóa đơn mua chữ bằng kẽm

để làm sò xe già.

Chụp cô được Pascal là công tác đầu tiên từ khi cuộc điều tra tìm thủ phạm. Nhưng, trước 36 tiếng đồng hồ, tại 550 cây số ném về phía Nam thủ đô, một thám tử khác là động cơ tìm ra một sự việc quan trọng hơn nữa.

Có bốn phần trông coi đập nước số 7, ngăn chặn bắt những tên lính không quân đào ngũ mang theo vũ khí.

Bình minh, một chiếc xe Renault khác, màu đỏ, không sò xe đã bị chặn bắt tại Algérie do một người Algérie dân Pháp cầm lái tên Pierre Magade.

Giải về Lyon, tên lính đào ngũ này, trong cuộc thẩm vấn, sau một ngày trời, đã nhận nhận có dính líu trong vụ thuê mướn 4 chiếc xe không sò để ném ụ tại đại lộ Victor Hugo.

Trong lúc này, nhờ khéo léo điều tra, thẩm vấn, thám tử đã



cật văn tài tình :

— Chứ Petit Clamart ra sao ?

Khi hỏi câu này, ngập ngừng một lát, trò hai mắt đỏ ngầu, canh nhân nói :

— Được rồi, tôi sẽ khai hết cho các ông nghe... và, hắn khai rằng hắn, trước đây, không lâu, đã thuê cho nhóm quá khích một tên tài xè phụ chuyên lái một trong những chiếc xe hơi đang nằm ụ tại đại lộ Victor Hugo dùng vào cuộc mưu sát Tướng De Gaulle và phu nhân.

Khai xong hắn lại kê khai thêm một dọc danh tánh các tay quá khích.

Nhờ vậy, các thám tử của Maurice Bouvier không bỏ nhờ liền khai thác tài liệu thêm mới túm cõi được năm tên là một chiến sĩ Mũ Đỏ bắt mẫn về sự tan rã Đế quốc Pháp, một cựu sĩ quan với quan niệm cuồng tín mà gia đình kè này đã hết lòng phục vụ quốc gia, những thám phán viên và những sĩ quan cao cấp, và một thanh niên tuấn tú phục vụ trong Bộ Không Lực.

Nhưng còn tên đầu não của vụ mưu sát Tướng De Gaulle thì hắn lại lặng khai cho nhân viên điều tra và nhẹ giọng :

— Tất cả những điều tôi khai, Magade nói, là danh dự thanh thê của một người trí thức, một người đàng hoàng.

Song le, trong khi đang thăm vấn về con đường mòn thứ nhứt liên quan đến vụ «Murat» thì lại đưa đến một sự kêt quả thứ hai.

Và trong khi kiểm soát danh tánh hành khách ngũ tại lữ quán, các thám tử đã phanh phui ra phiêu danh Murat.

Vì vậy, không một người nào lại không còn nhớ một kẻ mang tên Murat đã ở trong khách sạn với hai thiều nữ và 2 người đàn ông, mà một người có cặp chân khập khẽnh.

Thì rồi khi kiểm soát lại danh sách dân chúng trong quận, nhân viên công lực đã tìm ra một viên Trung tá Henri Niaux...

Bốn mươi chín tuổi, cứng đầu và buồn phiền chán nản, viên sĩ quan cao cấp này có nhiều huy chương công trạng.

Điều này không đáng kể, nhưng trong cuộc thăm vấn, Henri Niaux cố tránh né lời khai, tỏ ra không mấy quan trọng về nhóm quá khích chống Chánh phủ về vấn đề Algérie và chức vụ của ông ta, trong nhóm, vẫn chưa

được biết rõ.

Trong đêm thứ nhứt tại lao xá và sau khi công khai tuyên bố : « Tôi chịu trách nhiệm cả », rồi ông ta thắt cổ tự tử.

Tại chỗ, thám tử lục trong các túi áo của ông thầy có hai tấm biển lai mướn xe hơi và quyền sở giặt áo quần.

Nhờ vậy, thám tử mới kiểm thêm được một người nữa tên Serge Bernier mới đưa ra ánh sáng nhiều điều bí mật về Trung tá Niaux đã hạ lệnh cắp giày căn cước cho một khủng bố mang tên Murat để tiếp tục công tác phá hoại an ninh quốc gia.

Nhưng màn bí mật vẫn chưa vén lên vì còn theo dõi trong cái chết của viên Trung tá hy sinh tinh thần mạng đã tố chức công cuộc mưu sát Tướng De Gaulle, vì bát mẫn về câu chuyện Algérie.

Cật vẫn những canh nhân đều nhìn nhận có biết ông ta qua bí danh Didier và biệt hiệu Leroy mà không khỏi ca tụng sự thông minh cũng như oai quyền và đức hy sinh của ông này.

Mọi người đều đoán chắc ông trước kia là cựu sinh viên

đại học bách khoa và nhìn kỹ đầu tóc ông sói, miệng nói có duyên và có đôi mắt đa cảm.

Không có một nhân vật nào như thê đang ghi vào số đen của đảng O.A.S. Nhưng, trong danh sách cơ quan an ninh quân đội lại có tên đại tá Jean Marie Bastrin Thiry, 35 tuổi, cựu sinh viên bách khoa đại học đường, có chứng chỉ khả năng học lực chuyên khoa hiện đang giữ chức cỗ vân tại bộ Không lực.

Chúng tôi không có ác ý bắt một người trí thức tài năng trong các tình nghi tầm thường thanh tra mật thám Bouvier tuyên bố.

Và, ông cũng không quên, với lễ độ mời con người trí thức nói trên đến văn phòng. Bastrin Thiry đã mạnh dạn khai rằng ông tuyệt nhiên không biết chi về vụ mưu sát Tướng De Gaulle.

### Màn bí mật sắp vén lên

Trong lúc Bastrin Thiry phản kháng chói dài, và các thám tử đều vẫn chưa tìm ra manh mối, và, sau khi lục soát

## MỘT CUỘC MUU SÁT

trong ngắn kéo, viên Thanh tra mật thám đã lòi ra trong goc ngắn kéo một mảnh giấy vụn.

Mảnh giấy vụn này là một vuông giấy nhạt trình xuất bản ngày 21-8-1962 xé ra, có ghi rõ 4 chữ «Hubert Leroy, Terminus Vaugirand» và một số hiệu điện thoại của một nhà hàng tại Paris nằm giữa quãng lộ trình của Tổng Thông nghĩa là giữa điện Elysée và phi trường Villacoublay.

Trong khi xuất trình chiếc hình của Bastrin Thiry, nhân viên giám đốc lữ quán thì ông này ngẩn ngại trả lời :

— Anh này, giám đốc nhà hàng, nói, đã mướn một căn phòng mang tên Hubert Leroy vào ngày 21-8 đúng ngọ.

Sau khi thẩm vấn bắt ngờ làm cho viên giám đốc, chủ nhân nhà hàng ngạc nhiên, thì sáng ngày 17-9-1962 tại văn phòng của Ông Chánh mật thám Bouvier, Bastrin Thiry đang bắt đầu thú nhận cá tội trạng.

Hai giờ sau, bản cáo trạng của hắn đã châm dứt và cơ quan mật vụ đã nắm vững câu chuyện, để rồi biết chắc chắn, 25 ngày sau khi một

loạt súng liên thanh nổ vào Tướng De Gaulle vào lúc 14 giờ 20.

Nói một cách hùng hồn, Bastrin Thiry đã nhìn nhận công tác điều tra thủ phạm của Chánh quyền rất tài tình kiền hiếu, vì bọn chúng đã gặp điêu không may, mặc dầu công việc muu sát đã được tổ chức rất khoa học.

Một trong hai can phạm này, chắc chắn, không sai, là sinh viên Jean Pierre Naudin đã báo cáo cho Đái tá hay chiếc xe đang đưa vị Quốc trưởng lên phi-trường.

Kè lại, được báo tin, Bastrin Thiry đã tức tốc trở về «sào huyệt» số 2 ở đại lộ Victor Hugo gần Meudon cắt nhau với đường Meudon, chạy trên con đường về phi cảng.

Chính Bastrin Thiry đã chỉ huy bọn quá khích này và ra đầu cho chúng nhảm khai hỏa những chiếc xe chạy trước bê bát ngừng lại, tất nhiên, chiếc có Tướng De Gaulle và phu nhân sẽ ngừng lại sau ngay.

Nhưng kè hoạch này không thành vì vập phải hai trờ ngại

## MỘT CUỘC MUU SÁT

là toán nhảm bắn những chiếc xe trước đã không thể bắn trúng đích, chỉ chậm vài giây phút. Còn Bastrin Thiry nấp cách xa đó 200 thước, chực muu sát, nhưng các ám hiệu của hắn đều vô hiệu.

Thêm vào đó, màn đêm rũ xuống quá sớm đã phá hỏng kè hoạch giết người của chúng.

Hơn nữa, viên tài xế lái xe Tổng thông binh tinh phản công một cách nhảm lẹ, khôn ngoan, thay vì ngừng xe lại trong lúc bị tân công bắt ngòi, lại đạp ga cho xe vọt qua làn đạn bay vào.

Với tinh thần dũng cảm của anh tài xế như thế đã bảo toàn tính mạng của tướng De Gaulle và phu nhân.

### Phiên tòa xử bọn muu sát Tổng thống

Trong phiên tòa đại hình khai mạc mùa đông năm ngoái tại Fort-Neuf de Vincennes, năm quan tòa sĩ quan đã kiêu án tử hình sáu mạng và tóm tên chung thân khỗ sai.

Tuy nhiên, theo bản án này tướng De Gaulle đã đại xá 2 án tử hình, nhưng Bastrin Thiry, đang đeo tràng hạt trong tay, đã bị một viên đạn bắn ngã gục.

Murat đã đến tội ngày 18-4-1962, còn tên Naudin đang lẩn trốn, chưa tìm ra, cho đến khi báo đang chạy tin rằng thuật vụ muu sát nã, thì được tin hắn đã bị bắt kêu án chung thân lưu đày.

Magade và Pascal Bertin đều bị 15 năm tù và 15 tên đồng muu khác đều bị tóm cổ, sau phiên tòa lịch sử và sê dem chúng ra xét xử từng người một.

Đoạn cuối cùng tàn kịch nhằm ngăn chặn một cuộc muu sát khác tái diễn. Và, trong khi thẩm vấn Bastrin Thiry nghĩ sao về việc toan hại sanh mạng De Gaulle và phu nhân, thì hắn nhún vai trả lời hòng hách :

— Bà ta, phải chăng, đã kết duyên với một ông chồng qui giá sang trọng và cũng là một ông chồng không giá trị?

Và, chắc chắn, không lầm, chặng cõi danh từ ngôn ngữ nào khác đề tiêu biêu tâm hồn khát máu của bọn quá khích vậy.



# thu dạ

TRẦN TUẤN KIỆT

## 1.-

hai tay ôm trái thu buồn  
ngỗn ngang giấc ngủ trăng cuồng sóng xô  
chuyện đời xao động hư vô,  
mộng bay vầng nguyệt bụi mờ ánh trăng  
đất xưa đỏ một sông hăng  
ngọn lau bãi rộng xa tầm nước sâu  
con thuyền ngư phủ lạc phau  
mối tình vạn cõi thu nào lại thu  
mênh-mang giòng nước trong mù  
dấu chân người đã vào sâu trong nguồn  
đôi bờ hiu hắc thùy dương  
vời tay nghe động gió sương thổi sâu

## 2.-

lá nằm im vắng đêm nay,  
bỗng con bướm đậu ra ngoài vườn không  
giật mình trăng rụng đầy song  
đôi xa gió nhẹ bước chân em buồn  
người tìm dấu vết quê hương  
chạnh niềm hoài vọng mà thương thân người  
đất nằm bỗng trở hoa tươi  
hồn thu tiếng rụng bên trời gió đưa

## 3.-

chân em buồn bã bao giờ  
đã vang giấc mộng bên bờ hư không  
rời tay thân đẫm lệ hồng,  
vèo bay lá rụng tiếng ngân giữa trời  
ngàn cơn gió trót bên người  
qua hai mươi tuổi thấy đời bao la  
với em ngủ mộng giang hà  
với thân gió táp mưa sa nôn về  
bên đèo giả mộng vàng khuya  
đêm lên phố thị sâu chia nhân tình.

tiếng  
người  
xa  
xưa

\* Nguyễn Văn Côn

C H Ủ nhật 20 Juin, mùa hè mới đến thực sự, vì rặng mây tuôn trước trời vẫn âm-u, mưa vẫn rì-rà. Chủ-nhật ấy cũng trùng vào ngày hội họp vài bạn xưa tại nhà một anh bạn, mà cũng là một văn nhân danh tiếng, anh Nguyễn-Tiến-Láng.

Anh bạn này ở vùng ngoại ô Antony, cách châu thành Paris chừng 10 cây số. Những bạn nào đã sống ở Paris, nhứt là các bạn sinh-viên, đều quen thuộc với con đường xe lửa « Ligne de Sceaux ».

Đường xe lửa này chạy từ « gare Luxembourg », tức là ở góc đường Saint Michel và đường

Gay Lussac, trước vườn Thượng-Uyên Luxembourg, mà trong những buổi nắng hè, sinh-viên các trường ở xóm La-tinh đều đến ngồi tắm nắng, cho đến Robinson và Thung Lũng Chevreuse (Vallée de Chevreuse). Xe lửa đi qua một « gare » rất quen thuộc, tức là Đại-Học-Xá (Cité Universitaire).

Khi lên chuyến xe lửa này tại « gare Luxembourg », bạn sẽ thấy rất nhiều nam nữ sinh-viên tuân tú, thuộc về nhiều dân tộc (Anh, Mỹ, Đức, Việt-nam, Nhật-bản, Nam-Mỹ v.v...) cầm đầu vào sách vở khi ngồi đợi xe. Họ ào-lên khi xe tới, vui cười, chuyện

trò, rồi tan rã khi xe đến « ga » Cité Universitaire.

Nhưng hôm nay tôi không mời bạn ghé thăm Đại-Học-Xá, mà mời bạn đi với tôi xa hơn nữa, đến « ga » Fontaine Michelon ở Antony.

Bữa hôm nay, cùng đi với tôi có một ông bạn qua đây đã lâu, và tình duyên thiên lý đã đưa anh ăn ở với một cô dầm người Anh quốc. Nhưng nếu bạn đến nhà ông này, thì bạn hơi ngạc nhiên vì « cảnh gia đình », tuy ở Âu phuong, mà sự sắp đặt vẫn lụm thum, dễ dãi như một căn phố ở Chợlớn. Chỗ tiếp khách cũng là chỗ ăn cơm và làm bếp, và dưới bức tranh cô gái Nhật-bản, là một cái bàn nhỏ, trên đó có miến (bún tàu) lạp xưởng, gạo. Chỉ dơ tay từ chỗ ghế ngồi anh kéo ở tủ lạnh ra một chai nước cam, tiếp khách một cách tự nhiên, và cô bạn anh, cũng tự nhiên bắt tay khách : « How do you do ? » Đông Tây có lẽ gặp nhau ở chỗ đó !

Nhưng ông bạn này tính uể trung, vui vẻ và đối với các bạn, tuy hơi « ngây thơ », nhưng tốt lắm ; chúng tôi mỗi ngày nghỉ, đều lại thăm anh, để nghe anh cười một cách rất lạc quan, hùng-dũng, và niềm vui của anh như thế, hàng xóm cũng được hưởng lây. Ông bạn này còn am hiểu Hán tự và chữ nho anh viết rất đẹp. Câu châm ngôn treo ở trên vách tường mà chính tay anh viết là : « Bǎn Nhữ Lạc ».

Hôm nay anh lấy xe hơi nhỏ của anh đưa tôi đi Antony. Khi xe ra khỏi « Porte d'Orléans », thì không khí bắt đầu mát mẻ, dễ chịu. Tuy vẫn còn nhà cửa liên tiếp, nhưng vườn, ruộng đã thấy rải rác, và khi gần đến Antony thì hoàn toàn là cảnh tượng cây dồi, vườn thảm.

Nhìn xa một chút nữa, ta sẽ thấy chập trùng các dồi xung quanh thung lũng Chevreuse, một nơi danh tiếng gần Paris, nơi mà xưa kia nhà bác học trú danh Pascal trong những năm 1652,56

đã lưu trú trong những giờ trầm tư mặc tưởng. Ngày nay thiên hạ vẫn đến viếng Port-Royal, và các bậc hào phú đã có biệt thự riêng ở đấy.

Nhưng anh bạn của tôi không ở xa đến thế, anh ở Antony, không xa Paris lắm. Nhà của anh (bên này gọi là appartement) ở vào những ngôi nhà lớn mới cất, nên rộng rãi và đủ tiện nghi ; lại nhờ chị Láng có tài trang bầy có « gout » (tức là có mắt mỹ thuật) : phòng khách với những ghế ngồi theo kiểu nước mình, trên tường có bức tranh « Thầy đồ dạy trẻ con học chữ nho » của họa sĩ Mai-trung-Thú. Nên nhớ đây không phải là bức họa chánh, mà là một bức sao lại (reproduction), được bán ở thị trường quốc tế, vì tài nghệ của họa sĩ Thứ đã được quốc tế công nhận. Như thế là quốc túy Việt-Nam vẫn còn phảng phất ở góc trời Tây.

Chúng tôi đi xe hơi, nhưng anh bạn tưởng chúng tôi đi bằng xe lửa, nên đã trân trọng ra đón chúng

tôi ở « ga » Michelon, hơn nửa giờ. Sực nhớ lại, chúng tôi lại đi rước anh, và khi gặp anh, tiếng cười của ông bạn đi với tôi đã đánh thức người xết giấy, đang thiêu dưới trưa hè.

Con gái út của anh bạn, cháu Hồng-Liên, năm nay 12 tuổi, học lớp 5è và cuối năm được giải thưởng chữ La-tinh, thật là « Phụ nghiệp tử năng thừa », vì xưa kia khi anh bạn còn học ở Lycée Albert Sarraut ở Hanói cũng đã chiếm phần thưởng La-tinh và Pháp văn. Cháu Hồng-Liên ngoan ngoãn ra chào chúng tôi với tất cả lễ phép Việt-nam, khác hẳn với một vài gia đình ở đây. Tôi chẳng ra Tây, ta chẳng ra ta.

Buổi cơm trưa với bún chả, canh chua thịt heo, có cà rau muống cắt nhỏ, làm cho tôi sực nhớ khi còn ở bên nhà.

« Đi tìm lại thì giờ đã mất » (A la recherche de temps perdu), tôi nhớ lại đoạn Marcel Proust

tìm lại tất cả hương vị thời xưa  
khi ăn bánh bông-lang (mèdeleine)  
chấm vào bát nước trà, và cũng  
làm cho tôi nhớ nem, chả lụa,  
bột khoai bún tàu...  
« Thú quê thuần hức bén mùi,  
Giếng vàng đã rụng một vài lá  
ngô ».

Những thú quê và cặp mắt  
huyền của cô thôn nữ Việt-nam  
là những giây thân ái vô hình  
kìa giữ tâm trí tôi nơi khách địa.  
Nhưng đến đây đâu đã hết  
« niềm thương nỗi nhớ ». Một  
cảm động lớn đang đợi chờ tôi  
& giờ sau : trong lúc chúng tôi  
uống trà, thì anh bạn cho hay  
có một vài đĩa hát Việt-Nam,  
nhút là có vài bài hát mà anh bạn  
(một người phong nhã) biết chúng  
tôi rất thích, đó là những điệu  
hát xưa « gửi thư », « Tỳ bà »,  
« kẽ chuyện » v.v...

Thế rồi anh bạn cho chạy đĩa  
hát.

Tôi nhìn cây kim chạy theo  
những đường nhỏ xíu, đôi khi  
trầm bồng như trên sóng vô hình,  
nhẹ nhàng như sợi tóc phe phay  
trước gió, chạy quanh theo đĩa  
hát như một guồng máy vô tận.

Rồi từ « chỗ không người » bỗng  
trỗi lên tiếng nhạc, giọng ngâm,  
như từ nơi xa vọng lại. Tâm  
trí tôi đang chơi với trên giòng  
xúc cảm, bỗng giữa tiếng ngân dài  
giọng ai dìu dặt đưa lại mấy câu :  
... Quá quan này Khúc Chiêu  
Quân

Nửa phần luyến chúa nửa phần  
tự già.

Trong như tiếng bạc bay qua  
Đục như nước suối mới sa nửa  
vời.

Tiếng khoan như gió thoảng  
ngoài

Tiếng mua sắm sập như trời đồ  
mưa.

Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,  
Khiến người ngồi đó cũng  
ngor ngắn sầu.

Tiếng hát sao trong như thế !  
đẹp như thế ! Một nửa hồn tôi  
đã bị lôi kéo vào tình cảm, về nơi  
xa xôi. Linh thiêng thay giọng  
ngâm ấy, tiếng hát ấy ! Vì rằng  
đó là :

**mido!**  
1360/BYT/DPPC

tri các chứng đau nhức  
và cảm cúm  
có bán tại các nhà thuốc tây

Tiếng nước tôi,  
Tiếng mẹ sinh từ lúc năm nôi.

Tôi đang bâng khuâng, bồi hồi,  
thì trỗi theo cây kim, vắng vắng  
mấy câu « Cung oán ngâm khúc »  
với những ý tưởng cao vời, lời  
thơ ai oán :

« Hình mộc, thạch vàng kim, ố cồ  
Sắc cầm, như, ủ vũ, e phong.

Tiêu-diều nhận sự đã xong  
Sơn hà cũng ảo, côn trùng cũng  
hư,

Cầu Thê thủy ngồi tro cỏ độ,  
Quán Thu phong đứng rú tà huy.  
Phong trần đến cả sơn khê,  
Tang thương đến cả hoa kia cỏ  
này. »

Mấy câu ngâm này như đang  
tả cho tôi những điều linh biến  
cải mà nước ta, « sơn hà » của  
ta đang phải đứng chịu !

Đến đây thì cuộc hội họp đã  
chuyển hướng. Chúng tôi tưởng  
đâu như không còn ở dưới trời  
Tây nữa, mà đang ngồi ở một  
nơi nào ở quốc nội :

« Cho hay là giọng hữu tình,

Để ai gõ mối tơ mành cho xong. »

Tay cầm tách nước trà, tôi  
không biết có còn muốn níu lại  
thực tại hay không, nhưng tôi  
thấy tâm hồn bị muôn giây dằng  
buộc, và trong lòng rất nhiều khát  
khoa :

Tuổi lòng từ thuở biết yêu.

Tình quê nhắc mãi muôn chiều  
không voi.

Cũng như tôi, bạn tôi rất thích  
Tản-Đà vì vậy anh cho chạy đĩa  
hát có bài Hát Nói « Hồi Gió ».

Bỗng có tiếng đàn tranh, tiếng  
phách và tiếng trống « tom, chát,  
tom » ! Rồi bốn câu Mưa được  
ngâm rất thanh thoát, và giữa hơi  
ngân dài nồi bật lên một hai chữ,  
có tiếng trống « thường »: tom,  
chát, tom !

Cát đầu ai bốc tung trời

Sóng sông ai vỗ, cây đồi airung ?

Phải rặng gì gió hay không  
Phong tình đem thói la lung trêu  
ai !

NÓI

Khoái tai phong dã !



*Gióng vó tình cây đá cúng mê tôi  
Gặp gió đây ta hỏi đôi lời,  
Ta hỏi gió quen ai mà phảng phất?  
Thứ thị Đà giang phi Xích Bích  
Đã vô Gia-cát dã Chu Lang  
Ai cầu phong mà gió tự đâu sang  
Hay mai khách vẫn thương lùm  
kết bạn ?  
Gió hối gió phong trần ta đã chán  
Cánh chim băng chín vạn những  
chờ mong  
Nên chẳng gió cung chiều lòng.*

Những câu hát nói, chen lẫn tiếng dàn tranh, tiếng phách khi khoan thai, khi dồn-dập, theo tiếng trống đầm câu, những câu « kẽ chuyện », những giọng ngâm tơ, với lời đẹp như tơ như lụa, như trăng, như hoa, với ý sâu mang mang như lòng người « chinh phụ », đã tạo lại trong hồn tôi những cảnh vật thân yêu, những mặt người âu yếm.

Tiếng hát trang trọng, quý phái, khi dùn-dặt, khi vỗ về, khi than van, đó là cả một linh-hồn xa-xôi dang tiếp xúc với linh hồn tôi trong những phút thiêng liêng.

Tôi cố hình dung lại nét mặt cô ca-nữ trong đĩa hát, nhưng hình ảnh của cô mà tôi cố tạo ra

Thân mến

Tặng wounded sick-luc

BẮNG

**CETONIC**

250 mg  
VITAMINE C

1483 BYT. DPBC.

người thân yêu, với những tà áo túm, tà áo xanh, với chiếc nón che mặt hoa bên cạnh hồ sen. Rồi tự nhiên tiếng hát kia trở thành tiếng chung của bao nhiêu thiếu phụ Việt Nam mà tôi đã từng được nghe xưa kia, trong trèo, êm thắm lưu luyến như tiếng của ngàn thông ở bờ bắc Sầm Sơn, của dãy phi lao ở Đinh Ngự, của vườn măng sâm uất ở Gò Vấp; tiếng của núi sông, của ngàn nội, của vọng hồn, tiếng của Tình Thương, của Quê Hương :

*Âm thầm đau giận ngàn ngo  
So ra lặng lẽ, bấy giờ càng hay  
Tôi từ giã bạn. Mặt trời đã ngã  
về Tây, sau ngọn đồi Dourdan,  
và trong óc tôi như còn dòng vọng  
câu hát của bài nghe sau chót:  
« Tiếng hò trước bến Văn Lâu  
Ai thương, ai cảm, ai sầu, ai  
trông ? »*

Tiếng hát của cô ca-nữ, tiếng nói của những ai ai, tôi không quên và không bao giờ quên cả. Đó là lời xa gửi của tôi về những người « em » thường viết thư thăm hỏi tôi, từ miệt Chợ-lớn, Bình-Dương, Khánh-Hội, Vĩnh-Bình và còn xa hơn nữa.



★ MARIE NOËL

● HỮU - CHÂU dịch

**T**rắng ngủ trên các vòm  
cây lấp lánh như những  
bông hoa rồng nở trên cành lá.  
Con gió thoảng, những giọt  
sương đêm chảy xuống cuống  
hoa rớt nhẹ trên thảm cỏ khô.  
Từng chiếc lá vàng rơi siết nhẹ  
trên hè vắng.

Kim năm mệt là, héo hắt như  
cánh hoa « pensée » ép khô trong  
một cuốn sách để lâu ngày. Kim  
đặt đôi tay gầy guộc lên tẩm vài  
mềm, nói bằng một giọng yếu ớt :

— Chị ơi ! cũng vào tháng  
tám này cách đây ba năm, tim em  
đã bị nứt rạn đau thương ! Em  
sẽ kè lại cho chị nghe một chuyện  
tâm tình, em không muốn kè câu  
chuyện ấy cho ai nghe, ngoài chị.

Chị còn lạ gì tuổi mười lăm,  
đẹp hồn nhiên như trang giấy.  
Hồi đó, em học Trung học. Em  
quen Chị và hai đứa trẻ nên đôi  
bạn thân. Chị đến với em như  
một phép lạ nhiệm màu. Hơn  
nữa, hai gia đình lại quen biết  
nhau. Ba Chị là một công chức  
làm việc ở nơi xa, nên Chị nội

trú tại nhà trứy, Cứ mỗi chi  
nhật em lại dồn Chi về nhà chơi.

Vì sống cô độc nên em không  
biết đời là gì, em vẫn giam mình  
trong bức tường nội tâm, nên suốt  
ngày em lầm lì, ít nói.

Em rất sợ giao thiệp cả với  
bạn em nữa. Với Chi, tất cả những  
mặc cảm ấy đều biến mất. Em  
không hiểu là em có yêu Chi thật  
không? Thật chính lúc ấy, em  
cũng không hiểu em nói nữa!

Hồi đó, em ăn mặc rất  
luộm thuộm, em đến trường như  
kẻ xa lạ; nhiều lúc em cũng muốn  
hòa niềm giao cảm với bạn hữu  
nhưng không hiểu tại sao, em lại  
cảm thấy tro trên. Họ không muốn  
nghe em nói, vì em nói chuyện vô  
duyên lắm! Những phút buồn tẻ  
ấy, Chi đã đến với em. Nàng cho  
em những cử chỉ trìu mến đầy  
tình thương, đã lắp kín khoảng  
trống tâm hồn em. Nhờ vậy, em  
đã tìm thấy lối sống.

Trong mẫu đối thoại với Chi  
em thấy có một cái gì quyến rũ lạ  
thường. Em nói chuyện huyên  
thuyên như con chim sô lồng.

Thật là trái với ngày thường, con  
người em cắn cỗi, ít sống động.  
Khi gần Chi em thấy vui tươi.  
Chính điều này em cũng thấy thắc  
mắc, không biết tại sao lại như  
thế? Em sống cô độc, ngoài Chi.  
Các bạn trong lớp học đều xa  
lánh em. Em như một quái thai  
của thời đại; họ nhìn em bằng  
cặp mắt lạnh lùng! Vì vậy  
em thấy tủi thân.

Chi à! Chi không đẹp, nhưng ở  
trong Chi có cái gì dễ thương hơn.  
Chi học giỏi hơn em nhiều. Chi  
vẫn dẫn đầu lớp học. Có một điều  
đặc biệt là Chi làm việc gì cũng dễ  
dàng. Từ tình cảm đến việc làm,  
Chi đều thành công. Còn em, số  
phận vất vả long đong nên làm  
việc gì cũng lận đận khó khăn.

Tình tình Chi dễ thương. Nàng  
có một giọng nói rất ấm, dễ nghe.  
Chữ nàng viết rất đẹp. Bài Chi  
làm rất hay. Nhìn những giòng  
chữ viết của nàng em đã thấy  
cảm mến, chữ chưa nói đến nội  
dung phong phú của bài ấy.

Chi à! Chi được các bạn em

## TRĂNG TÍM

coi như là một "thần tượng" chứ  
« thần tượng » em muốn nói đây  
là Chi gương mẫu; học giỏi nên đã  
chinh phục được hết thầy học trò  
trong lớp.

Còn về em thì kém xa nàng vài  
bục. Đặc biệt môn quốc văn, em  
đứng sau nàng, còn về thì em  
mít đặc.

Chi à! Chi không đẹp hơn em.  
Nhưng vì em ít nói, khô khan còn  
nàng thì tươi như bông hoa nên  
để chiếm được cảm tình của mọi  
người, đôi lúc em thấy ghen tức,  
và thấy vô lý nên em không dám  
suy tư với nàng nữa! Em phải nén  
đau khổ để quên thực tại. Vì Chi là  
bạn thân của em. Ngoài nàng, em  
không còn ai để trò chuyện. Em  
tự hiểu những nhược điểm đó,  
tự nhiên em sợ mất nàng. Nàng  
là nguồn sống trong em, nếu thiếu  
nàng, em thấy thiếu tất cả cuộc  
đời.

Những ngày chủ nhật, em dành  
tất cả cho Chi; em không giao thiệp  
với ai, ngoài Chi. Có lúc, các bạn

em đến hỏi chuyện, em cũng cố  
tránh và chỉ xúc tiếp với họ vào  
ngày thường.

Em muốn Chi là tất cả của em.  
Em yêu nàng nên đã dọn dẹp  
nhà cửa để đón nàng như công  
chúa đón Hoàng tử. Phòng học  
của em kết đầy hoa. Mỗi bông  
hoa, em trích một câu thơ để nàng  
tự đọc và đoán lấy. Như hoa  
Mimosa « tình nàng trinh nữ »,  
hoa Hồng « tôi chết trong cánh  
tay người yêu ». Em đưa nàng đọc  
những cuốn sách hay, những giờ  
thơ lị. Điều đặc biệt là nàng thích  
thơ VICTOR HUGO. Chúng  
em chum đầu thủ thi. Nàng  
ngâm thơ cho em nghe. Lúc đó bà  
nội em đi qua, mỉm cười khen  
hai đứa đẹp đôi.

Chi ơi! em sẽ kể tiếp cho chị  
nghe mẫu chuyện này.

Năm ấy, chúng em đồng  
kịch để chào mừng Xuân.  
Chúng em chọn vở kịch « kẻ ghét  
đời » để trình diễn.



Em được nhà trường giao cho thủ một vai trong vở kịch ấy. Vì em yếu tim nên ba em ngăn cấm, sợ em yếu sức. Thế là câu chuyện đóng kịch đối với em như là con số không. Chi đóng vai Philinte. Nàng có một khuôn mặt dễ cảm tình nên nàng thủ vai này hợp lắm. Còn vai của em là anh chàng Alceste, kẻ ghét đời, luôn luôn cau có. Em rất thích vai này, nó đã nới lén tâm trạng một kẻ luôn luôn nhăn nhó, vì đau khổ. Em rất tiếc là không được trình diễn vai này.

Buổi văn nghệ đêm đó, trên sân khấu đã vắng bóng em. Em ngồi lặng lẽ nhìn họ diễn kịch và đôi lúc em cũng hòa niềm vui vào những cảnh trên sân khấu.

Tâm màn nhung vừa buông xuống, em tắt tưởi chạy xuống hành lang để nhìn tận mặt họ. Em muốn hình dung những con người thật của họ qua những lớp hóa trang vai quận công, bá tước. Nhưng khi gặp họ em mơ hồ như họ sống ở thế kỷ xa xưa. Em không nhận được ra Chi. Họ

vẫn còn ở trong lớp hóa trang vai kính đó. Nhìn bộ tóc bạch kim cô kinh em cảm thấy xa la. Giữa họ và em là hai thế giới, hai cuộc đời. Những cảm nghĩ ấy vẫn hiện ra rõ rệt dưới mắt em. Em nghĩ đến họ nhiều quá. Lúc ấy, em có cảm tưởng như sống ở trong một thế giới kỳ lạ ! Khi em nhìn lại mình thì em chỉ là một đứa trẻ thơ ngây với mái tóc cún cõi... Họ ùa ra phòng ăn lúc nào mà em không biết.

Em sững sờ bước theo họ. Phòng ăn chật ních đầy người. Vì hôm đó, các học sinh ngoại trú cũng được mời tham dự. Em bị lạc trong một biển người. Riêng em vẫn không kiếm được một chỗ để ngồi. May quá hàng tư còn sót lại một ghế trống nên em ghé ngồi ăn tạm. Em ngồi chung với học sinh lớp 4. Họ nhìn em bằng cặp mắt lạnh lùng. Lúc ấy em có cảm tưởng như ngồi ăn bên quán hàng xe lửa, các khách hàng ăn vội vàng, không ai chuyện trò với ai.

Em đảo mắt thấy Chi ở xa



nàng không nhìn thấy em. em định bụng, sau bữa ăn, em sẽ gặp Chi để trò chuyện. Song ý định ấy bất thành. Sau bữa cơm là buổi khiêu vũ. Em đến tìm giữa lúc nàng đang nhảy với Célimène. Chi lúc này không phải là Chi của em nữa. Chi bây giờ là thần tượng của mọi người, cả trăm cặp mắt đều dò dồn về phía nàng để chiêm ngưỡng. Hình ảnh Philinte trong vai kịch vẫn khắc sâu trong tâm trí mọi người. Alceste, Oronte vẫn là những vai kịch, tuy không còn ở sân khấu, nhưng hiện tại họ vẫn được quần chúng ngưỡng mộ. Em tiến lại gần, ra hiệu cho Chi nhưng nàng đâu có chú ý đến em. Vì rụt rè nên em không diễn đạt những điều em muốn nói. Lúc đó Chi đang say sưa nhảy nên quên cả em. Giữa bầu không khí nóng nhiệt, Chi đã lẩn trong đám liên hoan. Em không tìm thấy Chi nữa !

Một nỗi buồn tê tái xâm chiếm tâm hồn. Em có cảm tưởng như bị một mũi dao sắc nhọn đâm sâu vào tim, đau nhứt nhối. Em chưa từng bị đau đớn như lúc này. Em chắc những kẻ bị giết đau đớn về thể xác cũng không đau đớn bằng sự dày dò trong tinh thần em. Mắt em hoa lên và hình ảnh Chi vây quanh lấy em. Em bi tuyệt vọng. Em làm bầm.. Chi Chi..

Thế mà trước kia em vẫn tin tưởng vào nàng. Em đã bị tiếng nói ngọt ngào của nàng lôi cuốn; đến nay em mới nhận chân được sự thật ấy.

Em suy tư một mội, nên em không thích khiêu vũ. Em tìm một chỗ kín trong bóng tối để quên đời. Chị ơi ! Khi người ta đau khổ thì cái gì cũng thành ta bì quan cá. Ngay cả chiếc áo lông lẫy của em đang mặc mà em đã chọn bằng một thứ hàng thiết tốt và may ở tiệm thiêt khéo, đến nay em nhìn nó chỉ là chiếc áo mầu tang !

Em ngồi co ro trong bóng tối như người bị tai nạn xe cộ. Em đang quằn quại ôm vết thương



## TRĂNG TÍM

lòng thì có một vài người tới mời em nhảy. Từ chối không tiện, em nhảy xá giao như người máy. Buổi khiêu vũ sắp tàn, khi người nhà đến đón em về thì nàng mời em nhảy bài chót. Em lấy cớ mệt và từ chối khéo. Đây là lần đầu tiên em đã chống lại ý kiến của nàng. Lúc này mắt em hoa lên và chạy ra về như kẻ mất hồn.

Em mệt mỏi lên giùm năm, thốn thúc xóa trắng đêm. Em muốn xua đuổi mọi hình ảnh đè quên Chi, nhưng càng xua đuổi nó bao nhiêu thì em lại thấy đau khổ bấy nhiêu.

Em trải qua một bênh tang tóc. Em nhìn người chết bằng đôi mắt tuyệt vọng mà linh cảm em vẫn hy vọng một nhịp thở của kẻ chết sẽ hồi sinh. Thật là một sự hy vọng lạ lùng.

Mặc dầu niềm hy vọng ấy chỉ là ảo ảnh, em vẫn nuôi hy vọng đến cùng! Mặc. Em không cần biết, em chẳng khác kẻ chết đuổi giữa giòng sông cõi nhoai mìnhdene tìm lối sống...

Suốt đêm ấy em cưa mìnhdene,

hở dài thường thượt khiến cho ba mẹ em ở phòng bên thúc giục. Vì ba mẹ em biết em bị đau yếu luôn nên người thường hay chú ý đến giấc ngủ của em. Sự săn sóc thuốc men chỉ dành cho người đau, còn em bị tinh thần dày vò thì thuốc nào chữa khỏi?

Ngày hôm sau tựu trường, không khí tung bừng của ngày hội còn vương trên ánh mắt mọi người. Họ đã tâng bốc nhau như những nhân vật trình diễn trên sân khấu đêm rồi.

— Kia hồn trước đã đến!

— Philinte khoác tay Célimène  
mày ơi?

Chi lồng lẩy như nàng công chúa; mắt em hoa lên.

Niềm đau khổ ấy vẫn cứ thăm sâu trong tâm linh em, nên Chi thông cảm và một buổi sáng Chi đến bên em, khẽ nói:

— Kim ơi! Chi nhớ Kim lắm! Chi nói bằng một giọng chân thành, em thấy rung động. Em muốn tin ngay những lời nói đó là đúng; nhưng óc lại thẳng tim. Em hoang mang trước tình cảm và lý trí mà mỗi bên đều có luật sú

## TRĂNG TÍM

bào chữa hùng hồn cho bị can. Em đã bất lực trước thực tại...

Chi ơi? Tại sao nội tâm con người lại khó hiểu đến thế hở Chi? Em muốn tìm hiểu sự thật của tình cảm; nhưng đáng tiếc em tìm mãi cũng không thấy chân lý.

Em quan niệm đời là một sân khấu, nên con người dễ bị sa ngã vì nhẹ dạ. Cũng như em đã tin họ để rồi em được nhận một sự thật chưa chát. Nó chẳng khác như cái bong bóng sà-phòng đẹp muôn màu và khi đề nó dưới đất, nó chỉ là một giọt nước mắt.

Em biết rằng, em đau khổ mà em vẫn cứ phải theo đuổi nó. Em nhớ vào một buổi sáng, sau bài thuyết trình có chiếu phim ảnh. Đáng lẽ theo thứ tự thì Chi phải ngồi xa em, may mắn bà Giáo lại cho ngồi tự do. Em mừng rỡ ra hiệu cho Chi. Em có ý định mời Chi ngồi cạnh em để tâm sự. Ngược lại, Chi đã quên em, nàng lại ngồi bên Thúy cười nói vui vẻ.

Mồ hôi trên trán em ướt vã. Tim em đập mạnh hơn lúc nào

hết! Em đã hình dung được sự thật mà trước đây em đã nhiều lần tha thứ cho nàng. Em cần mài cố nén giận hờn. Thì ra từ trước đến nay, Chi vẫn lừa dối em, em cả tin nên ngày nay em bị đau khổ. Nét mặt em lúc đó, thiều não quá! Bà giáo khuyên em nên ra ngoài cho thoáng khí.

Em đi đâu bây giờ? Em tới phòng thuốc chăng? Em sợ mùi thuốc lầm! Hơn nữa, em có đau ốm gì đâu? Óc em bị rối loạn như kẻ mất hồn. Em định chui vào lớp học thì học sinh họ nhìn em trừng trừng... Em hốt hồn đi mãi... Sau đó, em vào căn phòng vạn vật để tạm nghỉ. Em nhìn thấy vật dụng để bừa bãi, nhất là hai bộ xương người. Trông thật ghê rợn! Lúc đó, óc em lại thoáng nghĩ: họ đã trút được một cuộc sống trần tục; còn em chưa được giải thoát như họ.

Em gục đầu trên bàn và muốn xóa hàn những ý nghĩ đó để em được sống lại hồn nhiên.

Chợt một bàn tay vỗ vào vai





em giật mình ngẩng đầu lên. Em buột miệng kêu :

— Chi.. Chi..

— Kim yêu ! tại sao thế...

Nàng an ủi em, nhưng lúc đó tâm hồn em bị giao động như trại cuồng phong. Em nhớ lại thứ tự hình ảnh đêm văn nghệ vừa qua. Từ bữa cơm cô độc đến buổi khiêu vũ âm thầm; tất cả hình ảnh đó làm cho em khổ sở.. Chi ôm lấy em khẽ nói :

— Kim ơi ! Chi yêu Kim mà !

Trước đây, những lời nói ấy có một phép nhiệm màu, khiến em xúc động, đến nay tiếng nói ấy đã trở thành nhạt nhão. Em quắc mắt la lớn :

— Đồ xạo...

Chi hoảng hốt lùi lại :

— Chi có xạo đâu ?

Nàng nói bằng một giọng khò

sở, khiến em thấy mũi lòng. Lúc này em lại thấy yêu thương nàng như thuở nào em mới biết yêu.

— Chi tha lỗi cho Kim. Lúc này Kim nóng giận dã làm cho Chi buồn. Thôi, chúng mình về lớp học đi...

Từ đó, chúng em lại thân nhau như cũ. Câu chuyện giận hờn của hai đứa đã nhòa theo thời gian, mọi việc đều trở lại như xưa. Tuy nhiên, niềm tin của em có giảm đi nhiều, so với trước; vì vậy nụ cười tiếng nói của nàng vẫn không hẳn được vết thương nứt rạn giữa hai người.

Nhin rõ nhược điểm đó, nàng đã tìm mọi cách để gần em hơn. Có những buổi nàng săn sóc, vuốt ve em như người chị săn sóc em nhỏ.

Sở dĩ Chi đã có những cử chỉ trên là do nàng đã hiểu rõ tâm trạng em. Nàng muốn san bằng những mâu thuẫn nội tâm để nối lại tình yêu giữa hai người; nhưng thực tại vẫn nan giải.

Bởi vì, em quan niệm tình cảm là sự rung động tự nhiên của con người, cũng như vết thương kia, tuy lành hẳn, nhưng trên tay còn in hằn vết sẹo thương đau ! Chi thương em, yêu em, nhưng nếu cứ chỉ kia hờ hững, em cảm thấy đó chỉ là giả tạo mà thôi ! Em muốn tình cảm ấy được phát hiện

trong nội tâm, chứ đâu cần đến sự săn sóc hờ hững ấy ?

Chi ơi! Có ai lại nghĩ ngờ mặt trời không sáng đâu ? Song những thành kiến ấy như vết dầu loang. Chi đã tìm mọi cách để tẩy sạch vết dầu ấy bằng cách chiều chuộng em đủ thứ, nào là giúp em làm toán, nào là cho em chiếc khăn quàng đep. Ngày hôm qua nàng đã bỏ cả bài làm để dịch Anh văn giúp em. Chi đã làm tất cả để nói lên tình thương yêu của nàng đối với em !

(còn nữa)



### \* QUÁ CẨN THẬN

Một bà nő có thai lần thứ tư. Bốn lần cùng đều đến khám tại một bác sĩ, nhưng bà ta chưa làm lễ cưới.

Bác sĩ thấy cần phải khuyên bảo bà ta.

— Thưa bà ! Những đứa con của bà chào đời đều không có cha nhìn nhận. Đã bốn lần rồi, thế sao bà... ?

Bà nő đáp :

— Nhưng vẫn người ấy là cha của bốn đứa con tôi cả đó.

— Thế sao bà vẫn chưa làm lễ cưới với ông ấy ? Ông ta không muốn à ?

— Hắn muốn làm chú ! Ấy là tại tôi còn lo ngại đó.

— Tại sao ?

— Tôi, còn để chờ xét xem hắn có đúng đắn không đã

# đêm trăng hỏi bóng

★ SONG-THU

Cái này là cái gì đây ?  
Mấy hôm không thấy mà nay lù lù ?  
Hay là ở trời Âu lướt tối ?  
Hay là trong hàn đói bò ra ?  
Ta đi nó cũng theo ta,  
Ta ngồi nó cũng thiết tha bên mình.  
Thì ra BÓNG với hình theo dõi.  
Lúc đèn khuya trăng rọi có nhau.  
Lạnh lùng gió thổi hơi Thu,  
Vầng mây càng lấp, sóng thù càng xao  
Bao nhiêu năm công lao biết mấy !  
Tạo ra Hình mới thấy ngày nay  
Gương Nga vắng vặc canh chầy,  
Mà người sao lại mặt mày đèn thuỷ ?  
Hãy đứng lên, lo chui lo rứa !  
Cho hình hài sáng sủa như ai.  
Đen thuỷ là bởi ý Trời ?  
Hay là muôn đê cho đời xét suy ?  
Mãi ngồi đây lì-lì một đồng !  
Ra chi chi há giống con người !  
Dưới đời ai cũng như người,  
Thì thôi đâu có khóc cười tang thương ?  
Hay là thiếu cang trường tâm huyết ?  
Cho nên người không biết phải chăng.  
Đêm khuya xin kiểu chị Hằng !  
Quảng-hàn chị tối, ánh trăng tôi rọi.  
Giả từ chiếc bóng; bóng ơi !  
Bóng đi cho khuất kéo đời mỉ mai.  
Chẳng qua một vở bi-hài ! . .

(Át-iy Trung-thu)

KHÔNG  
CÓ  
GIAI

TAO-ĐÀN BẠCH-NGA 1965



Vì tình-hình kinh-tế khủng-hoảng, vì tình thế chính-trị khẩn-trương, chúng tôi rất tiếc báo tin đề các bạn văn-nghệ biết rằng chúng tôi tạm ngưng Giải Tao-Đàn Bạch-Nga 1965.

Chúng tôi xin thành-thật cảm-tạ các bạn Thi-sĩ trong Nước và ngoài Nước (52 bạn) đã có thịnh-tinh-hưởng ứng giải Tao-đàn năm nay, và thành-thật xin lỗi các bạn.

Chúng tôi còn giữ đủ các bản-thảo của quý bạn. Nếu các bạn đồng ý, các bản-thảo ấy sẽ đương-nhiên dự Giải Tao-đàn 1966 nếu không có điều gì trở ngại như năm nay.

Xin quý bạn Thi - nhân cùng toàn - thể bạn đọc Phồ-Thông niêm-tinh thông cảm.

Tao-đàn Bạch-Nga



## \* Nguyễn-Uý

(tiếp theo P.T, 156)

Úc vua Khải-Định chết, năm 1925, thì Bảo-Đại mới có 12 tuổi, được tôn lên ngôi Hoàng - đế, nhưng vì còn nhỏ quá nên chính phủ Nam-triều được ủy nhiệm cho một « Hội - đồng Phu - chánh » (Conseil de Régence) dưới quyền của ông Nguyễn - hưu - Bài, Phụ-chánh Đại-thần và ông Tôn-thất-Hân, chủ-tịch Tôn-nhân-Phủ.

Bảo-Đại được chánh phủ thuộc địa cho đi du học bên Pháp từ hồi 8 tuổi, năm 1925 về để tang cho vua cha, rồi lại trở qua Paris

tiếp tục việc học. Năm 1932, vua Bảo-Đại, 19 tuổi, thi đỗ tú tài được người Pháp cho về Huế để cầm quyền cai trị. Về phương diện lịch sử thì như thế. Tuy nhiên, những kẻ theo rối sát tình hình biến chuyền trong nước, thì nhận thấy sự hồi hương của vị vua thiếu niên hào-nháng ấy có một tác dụng chính trị khôn khéo và sâu rộng hơn.

Tuần còn nhớ rõ năm 1921 Tuần còn học lớp Ba trường « École de plein - exercice de Quảng Ngãi », một buổi chiều toàn thể học trò phải đứng sấp hàng hai bên đường từ cửa Tây đến cổng Tòa Sứ, để phát sò chào

## TUẤN, CHÀNG TRAI

Hoàng-Thái-Tử Vĩnh-Thụy, một cậu bé 8 tuổi. Vào khoảng 4 giờ, một đoàn xe Citroën 5 chiếc đèn bóng, từ Huế vào, (chắc có ghé Tourane) định nghỉ đêm ở Tòa sứ Quảng Ngãi để hôm sau tiếp tục hành trình vào Saigon, đáp tàu thủy qua Pháp du học.

Tuần thấy rõ cậu bé Hoàng-tử ngồi trong chiếc xe thứ hai, và theo lệnh thầy giáo học trò phải phát cờ giấy tam-tài của Pháp khi đoàn xe di qua.

Chiều tối, sau buỗi học. Tuần lúc đó mười tuổi, còn đứng lảng-vảng trước cổng tòa Sứ dòm vào thấy cậu bé Hoàng-tử mặc áo gấm thêu, quần lụa trắng, mang giày dùa thêu, đứng trên bao-lon giốn cười với một vị Triều-thần. Ngoài y-phục hào-nháng của con Vua, cậu bé Hoàng-tử không có gì đặc-biệt hơn các cậu học trò thường. Tuần hỏi thầy giáo được thầy cho biết « Hoàng-tử mới học đến chương trình lớp Ba ». Tuần tự an-ủi con vua không giỏi gì hơn mình.

Năm 1932, Tuần đã thi đỗ Tú-Tài ở Hà-nội, xem báo Pháp thấy hình của Bảo-Đại in nơi trang nhất, khuôn-khổ 24×18. Lần này Bảo-Đại vừa thi đỗ Tú-

Tài ở Paris, hồi hương về Huế để cai-trị dân. Tuần biết rằng tuy Bảo-Đại mang danh-hiệu « Đại-Nam Hoàng-đế », và các báo Pháp-Việt ở Hà-nội đăng bài đề cao nhà vua trai-trẻ ấy (19 tuổi), nhưng Bảo-đại chỉ làm vua ở Trung-kỳ mà thôi. Nam-kỳ đã bị vua Tự-Đức ký hiệp-ước nhường hẳn cho Pháp làm thuộc-địa. « Cochinchine française », không còn dính-lúu mày-may gì với Triều đình Huế. Còn Bắc-kỳ, tuy rằng theohiệp-ước 1885, vẫn là đất của Triều Nguyễn, chính thức vẫn gọi là « Protectorat du Tonkin » như Trung-kỳ, nhưng về thực-tế, từ lâu rồi, đã hoàn-toàn đặt dưới quyền cai-trị trực-tiếp của người Pháp. Tuần đã nhận thấy điều cách-bié特 đó ngay ở danh-từ chỉ vị thủ-hiến Pháp ở Trung-kỳ, Résident Supérieur en Annam, là Khâm-sứ, mà vị Thủ-hiến Bắc-kỳ, Résident Supérieur du Tonkin lại là Thống-sứ. Vả lại trước kia, đại-diện của nhà Vua ở Bắc-kỳ là một vị Kinh-Lược như Kinh-lược Hoàng-cao-Khai, nhưng từ ngày Khải-Định chết, chức vụ Kinh-lược ấy cũng đã bị người Pháp tiếm đoạt và giao cho Thống-sứ Bắc Kì, được chức vị Thống-sứ Đại-thần, cũng như

& Trung Kỳ là Khâm-sứ Đại-thần vội. Do sự thay đổi ấy, trái với Hiệp-ước 1885, tất cả các « Quan An-nam » ở Bắc Kỳ, Tông-dốc, Tuần-vũ, v.v... đều trực thuộc uy quyền của « Cụ Thống-sứ » Pháp, chứ không còn tùy thuộc về Triều-đình Huế và « Vua Annam » nữa.

Năm 1932, chính phủ thuộc địa theo đề-nghị của viên Toàn quyền Pasquier, cho Bảo-dại hồi hương với dụng-ý đề vị « Hoàng đế ». trẻ tuổi và dễ sai-khiến ấy đóng một vai trò chính-trị, mà mục-đích là phản-ứng lại những hoạt - động chống Pháp của các « Hội kín » cách mạng ở trong nước, và đồng thời gây phong trào lâng-mạn sùng-kính một « thần tượng » mới, ở Pháp về.

Giới thanh-niên có tư-tưởng quốc-gia cách mạng như Tuấn đều nhìn thấy rõ những cuộc vận-động giả-tạo của chính-sách thực-dân Pháp, nếu thành - công được đổi phần mong-mạnh trong các giới quan-lại và thanh-niên lâng-mạn, thì trái lại nó không có chút ảnh hưởng nào đối với giới trí-thức cách mạng, và quảng-dại quần-chúng.

Nói một cách khác, Bảo-dại đã

đóng rất đúng vai-trò một « Hoàng-tử đẹp-gai » ở Tây-phương mới về, một « thần tượng » hợp thời nhất của các cô tiều-thư Hà-nội mặc áo « Lemur » của báo Phong Hóa, cũng như các cô gái lâng mạn của núi Ngự sông Hương, và của đám thanh niên quan-lại và trác-táng, săn tiền, săn địa-vị, chỉ lo hưởng thú ăn-choi. Trái lại, vai-trò lịch-sử trên trường chính-trị của « Đại-Nam Hoàng đế », con-nuôi của nước Pháp, trông thấy ngó ngán làm sao, vô duyên vô-vị làm sao !

Bảo Đài về nước lên ngôi Hoàng Đế chưa được bao lâu thì phủ toàn-quyền Đông-dương dàn cảnh một cuộc « ngự du Bắc Hà » rất tung-bừng náo-nhiệt. Đề-don tiếp « Hoàng Thượng », phủ Thống-sứ Bắc Kỳ bắt buộc tất cả dân chúng Hà-nội phải treo cờ « An-Nam » trước cửa nhà suốt trong tuần lễ mà « Hoàng đế Bảo Đài » viếng kinh đô xứ Bắc. Cờ « An-Nam » là cờ gì ? Dân chúng Hà-nội từ trước đến giờ chỉ treo « cờ tam tài » của Pháp, có thấy bóng dáng lá cờ « An-Nam » bao giờ đâu ? Bỗng dung-tà Đốc lý Hà-nội bảo dân chúng hãy may gấp rút lá cờ mới để đón mừng « Hoàng đế Bảo Đài » : hai sọc đỏ, ba sọc vàng.

Dân chúng gọi luôn là « cờ Bảo-dại ».

Thủ-đô Hà-nội thật là rộn rịp ngay hôm đầu tiên Bảo-dại di chuyển tàu hỏa tốc hành từ Huế ra. Tuấn và hai người bạn ở Cao-dâng Luật-khoa đi xe máy khắp « ba mươi sáu phố phường » để xem bộ mặt Hà-nội đổi mới. Cờ Bảo-dại mới may, bay phát phơi trước các cửa nhà, rực rỡ màu vàng màu đỏ. Riêng ở Hội-quán « Khai-Trí - Tiến-Đức », thường được gọi bằng tiếc Pháp là AFIMA (Association pour la Formation, Intellectuelle et Morale des Annamites), càng rộn rịp hơn cả. Hội-quán được tạm dùng làm nơi « Hành-cung » và « Quan-An-nam » cai-trị ở khắp các tỉnh Bắc-kỳ đều tề-tựu đông-dủ nơi đây, để làm lễ bái triều hoan nghênh « Hoàng-thượng ».

Tuấn được mục-kích các lense phong-kiến kiều-cách ấy đầy màu sắc rực-rỡ và âm-nhạc cồng. Bảo-dại, với thân-hình thề-thao, mập-mạnh, gương mặt tròn và duyên dáng.

rất hào-hoa phong-nhã, với y-phuc hoàng-đế : chiếc áo gấm dài thêu rồng, quần lụa trắng giày dừa thêu rồng vàng, và chiếc khăn vàng chít trên đầu, đã làm cho các cô tiều-thư tân-thời Hà-nội say mê và mờ-ước, và các chàng trai lâng-mạn thèm-thường. Người ta biết rằng Bảo-dại là một ông vua « bù-nhin », do người Pháp đào-tạo ra, và hoàn-toàn hấp-thu văn-minh Pháp, nhưng dáng-diệu trai-trẻ, mạnh-dạn, của ông vua mới ấy vẫn gây được cảm-tình của một số thanh-niên. Số ấy tin-tưởng rằng biết đâu ông sẽ là một vị vua tiến-bộ, sẽ thực-hành một chính-sách thân-dân, mới-mẻ, hợp-thời, hơn các vị hoàng-đế tiền-Triều.

Hôm ông đi thăm thành-phố, ghé vào nhiều tiệm buôn-lớn của người « Annam » ở các phố Hàng Bông, hàng Gai, hàng Đào, hàng Da, hàng Bạc, hàng Nón, v.v... dân chúng bu-lại xem đông-nghẹt, để « chiêm-ngưỡng long-nhan ».



Bảo-dại mỉm cười, thoái-mái. Ông Nguyễn-văn-Vịnh đã viết trong báo « *L'Annam Nouveau* » của ông : « J'ai vu dans les tribunes des jeunes Hanoiennes se pâmer d'extase... » (tôi đã thấy trên khán đài những cô gái Hà-nội dê-mê đắm-đuối...) hôm Bảo-dại đến dự cuộc đua ngựa long-trọng ở Trường đua.

Có thể nói một cách rất khách-



### \* MUỐN LÀM CHÀNG RÈ

*Bà già hỏi vặt cậu rè tương lai:*

—Cậu muốn cưới con gái tôi ư? Trước hết cậu phải đến hỏi tôi đã chư!

*Chàng rè tương lai khật khùng cung kính đáp:*

—Thưa bà, tôi chỉ muốn cưới con gái bà chứ đâu phải cưới bà mà hỏi bà?

### ● DANH NGÔN

*Học đẽ mà thích học thì khó, làm đẽ mà hết sức làm thì khó, xấu hổ đẽ mà biết xấu hổ thì khó.*

**Vương-Thuyền-Sơn**

quan rằng Hà-nội đã sống một tuần lễ Hoa-dâng tung-bừng hoan-hỉ trong dịp Bảo-dại viếng thủ-đô Thăng-Long tân thời. Nhưng các phẩn-tử thanh niên trí-thức cách mạng chỉ thờ-ơ lánh-đạm, nếu không nói là khinh rẻ, coi Bảo-dại như một món đồ chơi của người Pháp ở Đông dương...

(còn nữa)

## nguyệt lão ●

### ● tơ hồng

« Người ta trong đạo vợ chồng,  
Hoa thơm phong nhụy trăng tròn gương »  
Kim-vân-Kiều

\* Việt-Kim-Dung

tinh thần, lần những trang giấy trên cuốn sồ ông cầm trên tay.

Bên lưng lão còn mang một chiếc đày to tướng, Vi Cố mon men tới gần, làm quen trò chuyện.

Vi Cố hỏi :

— Chẳng hay ông đang xem quyển sách gì ?

Lão già tươi cười trả lời :

— Đây là quyển sồ ghi tên họ của những cặp vợ chồng trên đường thê.

Vi Cố lại hỏi rằng :

— Còn trong đày kia đựng gì ?

Lão già trả lời :

— Đây là những sợi tơ hồng, để ta buộc chân cho những cặp

vợ chồng có nhân duyên trong số. Mặc dầu đôi trai gái đó là kẻ thù nghịch với nhau, hay là xa cách muôn trùng vạn dặm, ta buộc sợi dây này vào, nhất định sẽ gặp gỡ nhau mà thành bạn trăm năm.

Đoạn lão già se sẽ ngâm :

*Phải duyên nghìn dặm cũng gần  
Trái duyên gấp mặt mày lần  
cũng xa*

(Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.)

Vì Cố không tin, cho là điều huyền hoặc, nên rủ lão già vào thành chơi.

Khi vào đến một khu chợ bán gạo, thấy một bà lão mù, một tay cầm gậy dò đường, một tay ẵm một đứa bé gái.

Đứa bé này ăn mặc sạch sẽ lắm, chắc con nhà quyền quý.

Lão già trả đứa bé đó mà nói với Vi Cố rằng :

— Đứa bé trên tay người mù kia chính là vợ của mi đó !

Vi Cố cả giận, cho rằng lão già cố ý trêu chọc, bèn ngoanh lại sai tên tiểu đồng cầm dao giết đứa bé gái ấy đi.

Tên tiểu đồng lén rút dao đến gần bên bà lão, đâm vào mặt đứa bé một nhát rồi bỏ chạy...

Mười bốn năm sau, quan Thú Sứ Tương Châu là Vương Thái

gả con gái mình cho Vi Cố.

Người thiếu nữ này dung nhan đẹp đẽ, duy chỉ có một vết sẹo bên cạnh chân mày.

Đêm động phòng hoa chúc, Vi Cố hỏi vợ rằng :

— Tại sao bên chân mày của nàng có vết sẹo ?

Vợ của Vi Cố mới kè cho chồng nghe mười bốn năm về trước, vào một đêm trăng, người vú già ẵm nàng đi chơi trong chợ gạo, vô tình bị kẻ vô lại hành hung nên phải bị thương.

Vi Cố sững sờ hỏi tiếp :

— Người vú già của nàng có phải mù mắt không ?

Nàng trả lời :

— Phải !

Sáng ra, Vi Cố đem màu chuyện mà mình gặp gỡ hồi mười bốn năm về trước, kè lại cho nhạc gia là Vương Thái nghe.

Bố vợ chàng rề đều ngậm ngùi than thở, cho rằng việc lạ.

Từ đó về sau, vợ chồng Vi Cố ăn ở với nhau rất là đầm thắm.

Giai thoại này, già trẻ bé lớn trong Tống Thành đều hay, người ta bèn sửa hiệu tiệm Nam-Điếm ra thành Đính Hôn Điếm.

Và từ đấy về sau, người ta gọi ông mai bà mối là Ông Tơ Bà Nguyệt.



## TÂN NHẠC VIỆT ĐI VỀ ĐÂU ?

nói  
chuyện  
tân  
nhạc  
với

# Y-VÂN

\* Duy-Sinh

Hôm nay Y-Vân ngủ rất mộng, tôi chỉ thấy đôi mắt anh ẩn sau chiếc gối.

Y-Vân nghênh đôi mắt nửa như xa vắng, nửa như khờ dại nhìn vào khoảng không.

Y-Vân có thói quen nằm ngắn

ngo hàng giờ, dương đôi mắt khờ dại nhìn vào khoảng không như vậy. Nhiều khi người nhà gọi hai ba tiếng anh mới lười linsk trở đầu lên tiếng. Y Vân thâu thanh suốt đêm qua, tới năm giờ sáng mới đặt mình lên giường. Sự bất bình thường đã leo dèo theo anh suốt mười hai năm, từ ngày anh bước vào thế giới âm thanh. Mặc dầu nhỏ thó, mặc dầu gầy guộc nhưng Y Vân rất dẻo dai, anh có thể làm việc ngày đêm không biết nghỉ cũng như anh có thể sát phạt xi tố, chắn cạ vài ngày đêm liên tiếp.

**Những vì sao bị đuổi khỏi trời xanh**

Tôi bước chân vào nhà, Y

Vân ngồi dậy ôm gối vào bụng, nh với ly cà phê trên đầu giường hớp một hơi. Y Vân cầm ly cà phê ngọt buổi sáng hơn mọi thứ lạc thú ở đời. Buổi sáng thiểu ly cà phê ngọt anh mặt khá nhiều hứng thú làm việc. Lời đầu tiên sau nhiều ngày không gặp nhau. Y Vân than phiền anh mới bị cấm bốn ca khúc. Anh nhảy xuống đất ra tù lấy xấp nhạc. Ca khúc *Tình chàng ý thiếp* lấy cảm hứng từ tập Chính phủ Ngâm trình bày thật đẹp nhưng đã bị chết yểu ngay từ khi bắt tiếng khóc cháo đời. Trong bốn ca khúc mới bị cấm anh cho biết có cả bài Saigon, bài ca ngợi Saigon đẹp, Saigon phồn hoa. Saigon chan hòa sức sống. Bị cấm vì lý do Bình sĩ ngoài tiền tuyến khi nghe Saigon đẹp, Saigon tươi sẽ phát sinh ý muốn đào ngũ để trở về "với người yêu Saigon".

Y Vân đặt những bước chân cô đơn qua mọi chế độ. Anh từ bỏ công sản vì trong lý lịch của anh luôn luôn được ghi: «tinh tinh tiêu tư sản không thể sửa đổi được». Y Vân trở về Hà Nội của 1951, Hà nội yêu cuồng sống vội, Hà nội chơi với du khách của chuyến tàu chót. Anh trở về quê hương anh với hai bàn

tay trắng và tình thương mẹ dày lòng. Y Vân làm đủ nghề. Kẽ từ nghề mạt nhất trong xã hội. Y Vân đã hiểu thắm thía sự đói khát giữa một xã hội tấp nập ngựa xe. Anh vùng lên bằng khả năng mình, trí lực mình để thoát khỏi thân phận hầm hiu. Chín sự tủi hận, đói khát, đau khổ đã trở thành hơi men sáng tác, đã giúp anh vươn lên, vươn mãi lên. Người bạn đường, điểm tựa duy nhất cho đời sống tinh thần, nếp sống tình cảm của anh là bà mẹ già. Anh tâm sự qua ly rượu nồng say rằng anh thương yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ tình; từ tình đôi lứa, bằng hữu đến tình vợ con. Tình thương mẹ đã gây xúc cảm mãnh liệt ngay từ phút đầu sáng tác. Anh làm bài *Lòng mẹ* bằng nước mắt và khi lần đầu trình bày nước mắt đã hồn nhiên tràn ra không kèm hâm nỗi.

Qua bao nhiêu đổi thay, qua bao nhiêu chế độ Y Vân vẫn chỉ là một nhạc sĩ trẻ bơ vơ giữa mọi tò chò xoay sở, vận động luồng lợt. Anh không có mặt trong bất cứ một công ty tân nhạc nào, nên cho mãi đến nay dù đã có chỗ đứng vững chãi trong làng tân nhạc anh vẫn không có lấy một «émission» trên dài-

## NHẠC VIỆT ĐI VỀ ĐÂU?

(cần ghi nhận rằng cho đến nay với luồng gió trẻ trung, công bằng của chế độ mới, anh sắp sửa được phụ trách một ban dân ca).

### Y-Vân sáng tác theo kiểu Càn khôn Đại nã Di Tâm Pháp

Cũng như người phi công lý tưởng của Thiếu Tướng Chủ Tịch : biết lái AD6, biết ăn thịt chó và đọc tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, Y-Vân là một cây kiếm hiệp Kim Dung. Anh đã áp dụng ngay môn Càn Khôn Đại Nã Di của Võ Kỵ vào lãnh vực sáng tác ; nghĩa là tùy cơ ứng biến, sáng tác đủ loại, không có quan niệm gò bó vào moderne hay classique. Thường thường mỗi nhạc sĩ đều trội bật về một loại nhạc ; có nhạc sĩ chuyên loại Tango hay Boston ; khai thác tuyệt đối một loại này. Y Vân quan niệm như vậy là nặng tinh thần bảo thủ Đông-phương. Anh sáng tác đều tay, sáng tác đủ loại, dù thề điệu : dân ca hay vẫn viết nhưng vẫn sáng tác mạnh loại nhạc twist. Quan niệm này đi đôi với thú giải trí của Y Vân : anh rất thích loại chơi già như

tò tôm, tài bàn nhưng anh cũng hết sức say mê các trò chơi mới như billard, khiêu vũ...

### Cảm xúc lang thang lạc vào hồn

Nguồn cảm đến với Y Vân trong bất cứ triền sống nào. Cảm xúc bay lang thang đậm cánh vào nguồn rung động mãnh liệt thành đê tài sáng tác. Xem phim Tân Thủy Hoàng, nhân một câu nói của Lăng Ba : « Khi xa vắng anh em không trang điểm ». Y Vân đã bị súc động và ghi bài *Xa Vắng*. Nhân đọc Chính Phụ Ngâm, bị xúc động bởi cảnh chia ly, Y Vân viết « *Tình chàng ý thiếp* ». Xem phim « Le temps d'aimer et le temps de mourir », thấy số phận mỏng manh, kiếp sống nhất thời, hôm nay không biết ngày mai, Y Vân viết « *60 năm cuộc đời* ». Anh quan niệm đường đi có nhiều lối, không cố định phải đi một lối nào. Đọc một cuốn sách, nhân một buổi nói truyện, tiếp xúc với một người cũng có thể sáng tác.

Thường thường khi viết một ca khúc anh ít thai nghén lâu, cảm thấy viết ngay, ngoại trừ một vài tác phẩm hơi cầu kỳ về kỹ thuật như loại truyện ca mớ

cần có chút ít thời gian xây dựng. Khi còn ít tuổi, ca khúc có tính cách hời hợt, ve vuốt bên ngoài, tới khi lớn tuổi hơn ngay trong những bài vui cuồng loạn cũng có chứa đựng sự chua xót nuối tiếc ở bên trong.

### Ca khúc : Niềm giải thoát của bất mãn

Ca khúc được phổ biến nhất của Y Vân và cũng là ca Khúc ưu ái của những kẻ đã yêu, đang yêu hay sắp sửa yêu là bản « Ngǎn Cach ». Y Vân viết ca khúc này trong chuỗi ngày hoa mộng của đời mình. Ca khúc khắc khoải, hụt hắt buồn qua thể điệu boston chính là niềm giải thoát nỗi bất mãn chứa chất trong lòng anh. Đời sống của Y-Vân là một chuỗi bất mãn dài dằng: bất mãn vì thiếu tình phụ tử, bất mãn vì đời sống vật chất kém cỏi, bất mãn vì bị thiên hạ thường xuyên chèn ép. Y Vân mất đi tình yêu đầu đê dội của đời mình, người yêu lặng lẽ đi lấy chồng, lấy người đàn ông có điều kiện vật chất đầy đủ hơn. Ca khúc Ngǎn Cach ve vuốt nỗi đau đớn, tủ hận thâm sâu. Dù bị ruồng rẫy nhưng

cuối cùng chỉ còn là tha thứ.

Trong đời sống hàng ngày Y Vân vẫn là mẫu người trầm tĩnh hiền hòa nhưng khi sáng tác Y Vân có những ca khúc thật cuồng loạn. Đó là tiếng kêu nô vỡ của nhin nhục, đó là tiếng nói của bất mãn thường trực và đó cũng là con người trung thực chỉ trở về trong mộng mị; con người muốn phá phách, đập vỡ những khuôn thước trật tự ngọt ngào và phi lý của đời sống. Y-Vân ôm ấp trong anh lò thuốc nô, chứa chất tiềm tàng những khắc khoải, nghẹn tắc, cả đời không hề được dịp dùng hết khả năng; không ai dùng hết khả năng dành phải ngày ngày nhỏ từng giọt linh hồn vào tác phẩm.

Y Vân vẫn khờ khạo ngồi đây trong căn nhà mà nhạc cụ, giấy chép nhạc, tài liệu, sách báo về ca nhạc nhiều hơn đồ vật dùng cho đời sống. Anh vẫn bình thản đốt hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, nghéch mắt, khom lưng lùa những ngón tay gầy guộc lên phím đàn để hết nghiệp dĩ nghệ sĩ cõm cõi của dân tộc mình. Anh dành một phần lớn tiền kiếm được để mua nhạc cụ, từ những chiếc guitar điện đến bộ trống, contre basse, phong cầm.

Anh nâng niu những nhạc cụ đó như chú con trai cả giống bố từ dáng ngồi đến dáng đi. Trong những giây phút tủ hận, thương đời nghệ sĩ thảm hại mà mình phải yêu trọng kiếp, anh muốn từ bỏ tất cả để được trở về miền quê sống lại với tuổi ấu thơ phơi phói, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể từ bỏ vì từ bỏ nó nhớ mà chết ». Bởi vậy lại thêm một ca khúc ra đời, bản « Đời Thông » là kết tinh của tâm trạng khủng hoảng, kết tinh của tất cả sự nghi ngờ đối với đời sống. Chính những ca khúc bộc lộ chân thành cảm nghĩ đó đã đi sâu vào lòng người nghe.

### Những con người bắt chước giỏi như loài khỉ

Để cập tới hiện tình tân nhạc hôm nay anh phát biểu :

— Phải nói rằng buồn nhiều hơn vui. Tôi có thể thẳng thắn nhận định, hiện tại có hai lớp người điển hình :

1) Lớp ca nhạc sĩ bảo thủ, hẹp hòi, thứ nào mình thích cho là hay nhất. Phủ nhận mọi giá trị khác.

2) Lớp người trẻ mới lên và

một số làm nghề tay trái đã bắt chước giỏi như loài khỉ. Không có tài năng thiên phú, thiếu căn bản, họ chuyên bắt chước người khác, đôi khi đi tới kệch cỡm lố bịch. Tiếc thay lớp người này vì có biệt tài luôn lợt nên đã tạo được ưu thế, nắm được nhiều hoàn cảnh thuận lợi để xô đẩy làng nhạc đến hiện trạng bi đát như ngày nay.

Hỏi anh trước thực trạng đó phải làm gì? Anh hăng hái trả lời :

— Cần thực sự thực hiện một cuộc cách mạng trong làng tân nhạc. Đánh tan nạn chia rẽ, bè phái. Muốn thế chính quyền cần khuyến khích sáng tác, tạo cơ hội cho những phần tử thiện chí yếu thế lực phát triển khả năng. Cần dùng người đúng chỗ.

Về phía người sáng tác sẽ sáng tác những gì, theo đà tài, xu hướng nào, anh trả lời :

— Hơn bao giờ người sáng tác phải viết ca ngợi tình thương yêu con người trước sự đe dọa ngày một trầm trọng của chiến tranh. Theo tôi cần phải đi tìm lại « con người » đang vắng bóng trong giòng sống hôm nay.

(Tháng 8 năm 1965)



# TẤU KHÚC MÙA THU

\* Mặc - Tưởng

**N**HÌỀU chuyến xe đi qua và nhiều đợt người đã bước lên xe. Rồi những người khác lại cũng dần đến trạm này để chờ đợi những chuyến xe kế tiếp.

Và xe lại đến, người ta lại bước lên xe. Cứ thế mãi cho đến bây giờ mặt trời đã xế bóng, không khí oi bức khó chịu.



## TẤU KHÚC MÙA THU

Người ta thấy một người vẫn còn ngồi lì mãi ở trạm chờ xe. Đó là một thanh niên có gương mặt trầm lặng đượm một chút buồn rầu. Tia nhìn chậm chạp và bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt chàng biếu lộ một niềm khắc khoải không ít. Thường ngày người ta vẫn thấy chàng ngồi như vậy, nhưng không ai biết chàng đang chờ đợi, nhìn ngó cái gì.

Bây giờ chàng là hành khách độc nhất ở đó.

— Bao nhiêu chuyến xe đã qua rồi ?

— Nhiều lắm !

— Bao nhiêu người đã lên xe rồi ?

— Nhiều lắm !

Và bỗng nhiên chàng cảm thấy mình bị gắn liền với con đường này, với những quán xá và trạm xe này. Những khuôn mặt ở đây bỗng cũng thành quen thuộc với chàng — Ông già mắt lè gác dan nhà in có lần chàng đã cám ơn ông. Lão hàng phở ốm yếu, lùn, buộc ngang lưng một chiếc khăn màu trắng nhưng đã trở màu đen và dơ bẩn. Những người tàu bán hủ tiếu bụng phệ, béo phúc phịch. Những đứa trẻ đánh giày hai giòng máu, đầu quăng, mình mẩy lem luốc, văng tục luôn mõm. Đường như chúng là những giọt máu rơi vô tình của khoái lạc hồi Pháp thuộc. Chàng nghĩ : Xã hội Việt-nam còn biết bao nhiêu đứa con như thế. Thời đại nào đi qua cũng để lại những chứng tích đặc biệt của nó để đánh dấu ý nghĩa của thời đại đó.

Nếu những đứa trẻ kia là hậu quả của một thời đại bi thảm, của một lịch sử nhục nhã thì tại sao xã-hội thừa kế lại bỏ rơi chúng? Sao chúng ta không dám xem chúng là một giá trị của thời đại, một kinh-nghiệm-lịch-sử của Tô-Quốc?

Và nếu không làm được thế thì chúng càng lúc càng nhiều.

Chàng xếp tờ báo lại rồi đưa mắt nhìn một vòng chung quanh.

— Ô ! chị bán thuốc mặt rõ, da ngâm đen, sao chị nhìn tôi kỳ vậy ? Tôi có quen thân chị bao giờ ? Tôi chỉ quen mặt chị thôi, ở trạm xe này. Bộ thân thể tôi quái dị ghê tởm lắm sao ? Tôi cũng là con người như bao nhiêu người khác. Chắc chị

## TÁU KHÚC MÙA THU

biết tôi đến đây để làm gì rồi à? Không, chính tôi không biết làm sao chị biết được. Ô! Sao chị vẫn còn nhìn thế? Tôi đang ngồi chờ xe, chị thấy không? Có gì lạ đâu?

— Chờ xe? Chờ xe? Hù khốn nạn thật! Bao nhiêu chuyến xe đã qua rồi? Bao nhiêu đợt người đã lên xe rồi? Sao anh không chịu đi? Chính anh đến đây để...

— Không, tôi không có ý định thế. Tôi không muốn thế...

— Đồ khiếp nhược, dả dỗi!

— Không, không! Đó là tất-cả vấn đề của đời sống bị đảo ngược...

Buổi trưa cuối hạ thành phố thật oi bức: Hơi nắng càng lúc càng gay gắt, mùi khen khét từ dưới mặt nhựa xông lên làm khó thở, giờ này ngoài đường chỉ còn những kẻ lao động hoặc buôn bán nhỏ nhói lè tè, vài chiếc xích lô đạp uể oải đi tìm khách. Vài gánh hàng rong rặng nề bước đi với những tiếng rao vang vang buồn.

Người bán nước mía đang ngủ gật và chiếc máy ép mía cũng im lặng với chủ. Hai người đàn bà rách rưới nằm sống sượng trước cửa nhà in, chắc họ đang ngủ. Người đàn bà phía ngực đè hở. Một đứa trẻ đang loay ngoạy chui vào chỗ hở đó để tìm vú. Đứa trẻ ôm sát người đàn bà và một tay đê lên vú phía trên. Không bao lâu nó cũng nằm im như người đàn bà, có lẽ là mẹ nó.

Phía bắc thành phố màn mây đen phủ lên cao dần. Người ta nghĩ trong phút chốc một cơn mưa to có thể đổ xuống. Nhưng không thấy ai bận tâm đến điều đó.

Những chuyến xe lại đến, rồi lại đi. Con đường đèn hắc, mặt tườm nhựa ngã mình nằm dài theo khu phố đến mù tít. Chiếc xe taxi vừa lao ngang qua đánh tan không khí vắng lặng buổi trưa.

— Cứ ngồi lì đây mãi à?



## TÁU KHÚC MÙA THU

— Không, tôi phải đi.

— Đã đâu bây giờ? Qua con đường phía bên kia nhà ga xe lửa.

— Không!

— Hay xuống phố Lê-Lợi?

— Xuống đó làm gì. Trời nắng quá ai lại đi phố giờ này?

— Cứ đi thử xem, may ra gặp những người bạn.

— Chắc giờ này chúng nó đang ngủ cả. Không thì cũng bận loay hoay công việc gì đó.

— Còn Thành?

— Cũng vậy. Cả Chánh nữa. Họ đang lo cho xong trang tờ báo, hoặc tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để nghỉ một chút rồi lại tiếp tục.

— Tiếp tục! Tiếp tục! Thật khốn nạn! Cứ thế mãi ngày này sang ngày khác, năm này đến năm kia và cho đến hết cuộc đời vừa ngắn, vừa dài. Hơi buồn! Ôi những người bạn của ta!

— Sao tại vừa ngắn vừa dài? Buồn khỉ gì?

— Đó là điều không thể diễn tả bằng lời được. Thôi, đi uống một ly nước mía cho khỏe rồi tính sau.

— Ồ! uống một ly nước mía! Bây giờ thì có thể. Nhưng nhiều khi không được thế nhé.

Chàng trở lại chỗ ngồi cũ ở trạm xe, trông người có vẻ tinh túng và cương quyết hơn lúc này. Nhờ sinh lực của ly nước mía?

— Thôi bây giờ về nhà đi.

— Đề làm gì?

— Năm ngủ li bì cho tối tối hoặc tối mai thử xem.

— Không, tôi sợ về nhà lắm. Cả ngày lẫn đêm tôi không thể chợp mắt được. Tôi bị mất ngủ từ lâu nay.

— Tại sao lại sợ? Mà sợ gì mới được chứ?



## TẦU KHÚC MÙA THU

— Cũng chẳng hiểu tại sao. Ở... ở... vắng vẻ quá làm sao tôi chịu nổi. Mỗi lần năm xuống tôi nhìn thấy trần nhà lở rỡ, những mảnh Carlton mục mát sáp đồ xuống thân thè tôi. Bao nhiêu hình ảnh ma quái chập chờn nhảy múa trước mắt. Trong đầu tôi những tầu khúc kỳ lạ lại trôi lên từng hồi ghê rợn, lúc khoan lúc nhặt, lúc réo rắc, lúc trầm cung. Tất cả như quay cuồng đảo lộn, một vũ trụ sắp sụp đổ tan tành, những cuộc đuối bắt chém giết khiếp đảm. Những tiếng kêu thương thảm thiết, những tiếng rên la, than khóc náo nề... Tôi không lặng im từ chối được mà bắt buộc phải nghe, nhận những thứ ghê gớm đó. Nó không khác gì những quả đại bác hạng nặng hay thứ bom cỡ năm trăm cân đang nổ tung đầu tôi. Điều làm tôi khổ là tôi chưa chết, bởi vì thật ra đó chỉ là những âm thanh ở chung quanh tôi dội lại, và vì màn nhỉ tôi quá mỏng nên không chịu nổi, không nằm yên được, không ngủ yên được. Tôi nãy giật mình lên và có cảm tưởng thân thè tôi mang rất nhiều thương tích trầm trọng, tôi đang lẩn lộn trên vũng máu, tôi đang oằn oại rên siết, tôi đang nhăn nhó kêu la : các bạn ơi! Các bạn hãy đi đi, hãy nhanh chân mà đi tìm đường hoá thân. Đừng bận tâm thương tiếc, không còn hy vọng gì nữa đâu ! Tôi biết thương tích tôi quá nặng mà... Hãy đi đi ! Hãy đi đi...

Đại khái như thế.

— Biết vậy, nhưng dù sao về nhà cũng vẫn hơn. Chỉ còn có cách đó, ráng lên !

— Sao ? Sao còn có cách đó thôi ư ?

— Chó muốn gì khác hơn bây giờ ?

— Tôi không muốn về nhà. Ở đó, tôi không thể giải quyết được tình trạng mà tôi đã nói.



## TẦU KHÚC MÙA THU

— Đang nào rồi cũng về đó. Thôi lên xe đi, còn chần chờ gì nữa !

Bây giờ chàng đã ngồi trên xe và chiếc xe đang chạy. Giờ làm việc công tư sở bắt đầu. Những chuyến xe chạy ngược chiều đông nghẹt hành khách. Họ phải deo ngoài cửa như những chùm sung deo vào thân cây. Họ phải chen lấn một cách khó khăn để mồi hôi dễ lên hay xuống.

Người ta bảo đời sống phải chen lấn từng bước đi, chạy đua đe dành chỗ ngồi, và tranh đấu từng miếng ăn.

Trên xe còn dư nhiều chỗ trống quá. Minh chàng ngồi một băng thay vì thêm một người nữa. Chàng nghĩ thầm : Trong lúc người ta đi thì mình lại về. Chỉ có những kẻ đi ngược chiều, ngược giờ như vậy mới khỏi chen lấn tranh dành với đám đông. Và như vậy đời sống có bị thiệt thòi không ? Bỗng chàng phát cười.

Không hiểu chàng cười mình hay cười ai, và cười về cái gì.

— Cô nhìn gì dữ vậy ? Bộ thân thè tôi ghê tởm lắm sao ? Giọng điệu châm châm của cô giống y hệt chị bán thuốc mặt rõ ở trạm xe. Tôi cũng là một người, một hành khách đang đi trên xe cùng một chuyến với cô. Có gì là đâu ? Hay cô đã biết tôi sợ lúc xuống xe và sợ bước vào nhà ? Làm sao cô biết được. Vả lại, điều đó đâu có gì liên hệ đến cô ? Mà tôi đã hết sợ rồi !

— Không, vẫn còn sợ.

— Tôi hết sợ thiệt mà !

— Vẽ đến nhà sẽ biết, đừng tự an ủi mất công. Lại dà dỗi nữa. Khốn nạn thật.

Xe đi theo lộ trình quen thuộc, như một lữ hành phải cắm đầu đi cho suốt con đường để tới một chỗ nào đó, đôi khi lại bỏ trạm vì không có hành khách lên, xuống. Một vài người khó tính trên xe vừa càu nhau lão tài xế vì lão này hâm xe quá gấp làm họ



chúi nhũi vào thành ghế. Nhưng lão tài xế vẫn lầm lì quay tay lái và nhăn « ga », lão không thèm trả lời tiếng nào. Chiếc xe vẫn nhào qua, lộn lại làm họ ngỡ lão tài xế chơi xỏ, không coi họ ra gì. đã bực tức, họ lại càng bực tức thêm. Còn anh chàng xé vé thì cứ lo xếp tiền và thời kèn « te-te » như không nghe thấy lời trách móc của họ. Chiếc xe vẫn chạy, lão tài xế vẫn im lặng. Họ bực tức đã rời rỗi cung chịu.

— Có ai xuống không ?

Chàng thanh niên ban nãy nhìn lên và thấy mình đã đi quá hai trạm. Nhiều tiếng trả lời cùng một lúc :

— Có.

Mấy tiếng còi báo hiệu tài xế hâm xe lại. Cửa xe tự động mở. Chàng đã bước xuống xe.

Cơn gió hung tợn tung tóe bụi đường quất vào mặt chàng những hạt lấm tấm làm chàng phải nhảm mắt lại. Chàng có cảm tưởng mình đang đi trong đêm tối vô tận, như một người mù không người dẫn dắt đang dở dang từng bước một.

Những hạt mưa bắt đầu rơi. Sức gió mạnh quá làm những hạt mưa bay ngang, đánh tạt vào người những nốt ran rất. Mọi người phải chạy vào mái hiên, góc phố để ẩn náu. Chàng cũng chen chân với bọn người kia để tìm một chỗ đứng tránh mưa.

Cơn mưa không to nhưng lại kéo dài. Bầu trời thấp và đen kịt. Người ta nghĩ là còn lâu mưa mới tạnh. Đa số họ kéo nhau vào quán cà phê ở góc phố để ăn uống và tiện thể ngồi chờ đợi. Chàng cũng đi về phía góc phố và tìm một chỗ đứng khô ráo.

Người hành khất sau khi đi giáp hết những bàn trong quán lại đứng chìa chiếc mũ trước mặt chàng. Chàng không có cử chỉ nào để trả lời anh ta mà chỉ đứng lặng người, đột nhiên trong một phút khủng khiếp chàng muốn giết chết ngay tên hành khất kia. Bởi vì chàng có cảm tưởng mình và tên hành khất kia là một.

Người hành khất nhìn chàng bằng đôi mắt uất ức rồi lầm lũi bỏ đi. Chàng đứng lặng trơ nhìn theo con người tàn phế, da thịt xanh xao gầy guộc đang khó nhọc lê đi từng bước ngắn ngủi. Nhưng chàng không hề nghe lương tâm căn rút bởi lòng từ thiện. Có một

điều chắc chắn là người kia không thể hiểu được thực trạng bi đát của chàng.

Người hành khất đã khuất vào ngã quẹo dưới màn mưa rỉ rã.

Bây giờ trong đầu chàng những nhạc khúc đại hòa tấu lại quay cuồng đảo lộn, dồn dập âm điệu trầm bổng đang réo rắt, nhặt khoan hòa lẫn tiếng mưa gió rì rào ở bên ngoài. Nhưng khẽ nói đó không phải là những nhạc khúc bất tử của những đại nhạc gia Schubert, Tchaikovski, Beethoven hay Chopin v.v... mà đó lại là những nhạc khúc nỗi loạn và chạm giữa lý trí và tâm hồn, giữa mộng và thực, giữa cá-nhân và tập thể của xã-hội, giữa nguyên tắc và thực hành.

— Ta phải về nhà ngay dù trời còn mưa !

Âm thanh của lời nói này đánh tan được một phần trong những tấu khúc ghê hồn đang sống động phát âm trong đầu chàng, chàng vụt bước đi nhanh như đề thật sự rời khỏi tầm phát âm đó.

Nhưng đi được một quãng chàng lại nghe thắt vọng cùng cực. Bởi vì chàng không thể tách rời bản thân ra khỏi vòng ánh hưởng kia, không thể cắt lìa những mối liên hệ từ xã hội tập thể. Chàng là một vật bị gắn liền với mọi sinh vật khác và những biến dịch trong vũ-trụ. Đó là vấn đề đi ngược lại ý muốn của con người, đi ngược lại tất cả những khao khát của con người.

Bỗng chàng có ý nghĩ sao thành phố này chưa đỗ nát đi. Và những tiếng nô kinh hồn sao không nô tung lên đề chàng khỏi phải nghe thấy những âm điệu ghê rợn trong đầu. Rồi chàng cắt giọng sang sảng ngâm lên mấy câu thơ :

*Hỡi những thành phố đã đỗ nát !*

*Nơi đó là thiên đường tráng lệ của những linh hồn khao khát*

*Nơi đó con người được giải thoát hoàn toàn*

*Ôi ta đang khao khát hạnh phúc trần gian*

*Muôn đời chỉ cần mười ngón tay mềm mại*

*Và một tình thương nhỏ nằm trong viên đạn đồng*

*Bắn vỡ tung lồng ngực cho máu tràn ra*

*Đó là hạnh phúc của trần gian*

*Đó là hạnh phúc của con người*

Hồi thành phố này !  
 Nơi ta đang chết và đang sống  
 Sao chưa biến thành thiên đường tráng lệ  
 Đè ta về năm yên nghỉ  
 Với những ước mơ sung sướng hoàn toàn.

Đó là một tấu khúc mà chàng đã viết sau khi được tin những người bạn ra đi vĩnh viễn, không bao giờ chàng còn gặp mặt họ nữa. Từ lâu, chàng cố tìm cho mình một lý do để nhân danh, để hành động như những người bạn kia. Nhưng cho đến nay, chàng vẫn còn thất vọng về điều đó. Chàng hăng khao bây giờ chàng vẫn còn thất vọng về điều đó. Chàng hăng khao cái mảnh khai một cuộc sống được tự do lựa chọn, không bị mất nền tảng cẩn bản của con người, không bị bốn bề kẽm hàn, ràng buộc bởi những vô lý.

Chàng cũng quan niệm rằng trong đời sống xã hội những sức mạnh bê phái ngu xuẩn phải bị tiêu diệt, đồng thời với những thứ khác.

Quần áo chàng đã ướt đẫm nước mưa. Một luồng gió lật ngang, chàng có cảm giác như những hạt mưa đã đâm thủng cái thân thể rồng rắn của mình. Chàng nghe ròn ròn trên da thịt.

Hai hàng cây sừng sững chạy dài theo con đường. Đó là hình ảnh quá quen thuộc mà hằng ngày chàng phải đi qua ít nhất là hai lần. Bình thường chàng rất thích nhìn棵 cây, trời biển thiên nhiên. Chàng rất ghét bất cứ cái gì bị xắp xếp vào hàng lối, nên đương nhiên hai hàng cây kia là một trong những thứ không gây được cho chàng chút thoải mái nào.

Lão gác cõng cười, nói với chàng :

— Đi đâu mà bị ướt hết vậy ?

Thật lão này đã vô tình gợi thêm cho chàng những thứ bức bối. Chàng dơ tay làm một cử chỉ chào hỏi rồi đi thẳng vào phòng. Chàng nghĩ nếu cần một lời xã giao thì còn thiếu gì câu khác. Sao lại nhất thiết phải hỏi « đi đâu ». Chàng không ưa lối xã giao khuôn khổ bắt buộc đó. Nhưng đối với lão gác cõng chàng thấy không có gì để phiền trách.

Cánh cửa mở ra cọ vào nền xi măng sὸn sὸt làm chàng quên mất câu chuyện vừa xảy ra với lão gác cõng ngoài ngõ. Cánh

cửa khép lại. Một lần nữa tiếng cọ sát khô khan lại vang lên rồi biến mất. Chàng đứng im lặng nơi cửa như đang đuối bắt tiếng động kia bằng thính quan. Chàng nghe bước chân của tiếng động vô cùng nhanh chóng. Cuộc đuối bắt kinh hồn cho đến khi chàng chợt nhận ra những tấu khúc quen thuộc, khiến chàng sợ hãi vội rời cánh cửa đi loanh quanh trong phòng.

— Phải cô nói đúng. Böyle giờ tôi vẫn còn sợ. Nhưng cô là ai mà lại biết rõ tâm trạng tôi như thế ?

— Tôi là ai ? Điều đó đâu có ích cho anh ! Thôi, thay đồ khô rồi lên giường nằm ngủ đi. Mặc kệ cho bọn chúng múa rối. Hơi sức đâu !

— Không ! Tôi phải làm một cái gì. Tôi phải tích cực tham dự...

— Như thế là ngu xuẩn. Tất cả đều là một đòn lừa đâm đầu xuống biển.

— Chẳng lẽ cứ để cuộc sống nhục nhã ăn mòn, ăn ruồng dàn à ?

— Thế vẫn hơn !

— Mặc kệ anh, tôi không nói chuyện với anh nữa.

— Vậy thì tôi ngủ.

— Còn lâu anh mới ngủ được.

Một chuỗi cười thật lớn rồi im bặt. Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Chàng nghe vũ trụ đang quay cuồng, những mảnh carton mục nát trên trần nhà sắp rơi xuống thân thể chàng. Những tấu khúc hãi hùng lại bắt đầu... sức phản kháng, trấn át đến một độ nào đó rồi chàng mặc kệ cho những dày vò hành hạ trong đầu như một gái đĩ buông thả thân thể lõa lồ sau những giây đắn đo tự vấn.

Chàng mở quyền sách ra xem những giòng chữ tiếp nối chạy dài từ trang này đến trang khác mù mịt không khác đám rừng.

Chàng mòn mỏi ngủ thiếp từ lúc nào không biết, nhưng đến lúc tỉnh dậy đã quá nửa đêm, giờ giới nghiêm đã hết. Ngoài đường tiếng động cơ Xích-lô máy vút ngang qua, liếng nồ thật dòn và to, vang lên trong tích tắc rồi xa dần. Sự im lặng bị ngắt quãng từng chập bởi những tiếng động khác lại tiếp tục, càng về sáng càng nhiều hơn, cho đến khi tiếng động chiếm trọn thời gian không còn giây phút

nào yên tĩnh.

Chàng không tài nào chợp mắt được nữa. Nhưng chàng không muốn dậy, vẫn nằm yên trên giường và không bật đèn sáng. Chàng đang hồi tưởng lại cơn ác mộng lúc nửa đêm. Chàng mơ thấy một cảnh tượng chém giết khủng khiếp mà chàng cũng là một nạn nhân trong cuộc. Và cũng chính vì cơn ác mộng này làm chàng giật mình tỉnh giấc.

Bỗng ánh điện từ phòng bên cạnh lóe lên chạm vào trần nhà, dội vào phòng chàng những tia sáng lờ mờ. Đó là gian phòng của một gã sinh viên D.K. mà chàng không buồn đề ý gã học năm thứ mấy. Chỉ biết tên của gã là Tuyết, có lẽ nhỡ gã mang cái tên con gái như thế nên dễ nhớ. Nhiều lúc chàng vô cùng bức bối vì gã sinh viên này. Gã hỏi nhiều câu hết sức ngớ ngẩn. Gã thắc mắc những chuyện hết sức trẻ con, chẳng hạn như gã hỏi: « Anh nghĩ là mình có nên đi chơi bời không? — Thường thường con gái trước khi yêu mình nó chú ý về phương diện nào nhiều nhất: tiền tài, địa vị hay đẹp trai? — Nếu mình đi chơi bời mà gái đã biết mình chưa biết gì hết nó có cười không? » Và còn nhiều chuyện ngu xuẩn khác nữa mà chàng không nhớ hết. Quả thật đó là thứ một sách không biết gì về cuộc đời ngoài những công thức. Chàng nghĩ bọn người này còn dãy đầy trong xã hội, và sự đỗ đạt của chúng chẳng ích lợi gì cho đời sống xã hội; nếu không nói là bọn người phá hoại xã hội. Chính bọn họ là những người mang đầu óc nô lệ với những thành kiến thối nát, ích kỵ, họ chỉ nghĩ tới danh lợi cho riêng mình mà sẵn sàng làm một tên vong bần, bán nước...

Cũng trong trung tâm này, hằng ngày còn xảy ra nhiều chuyện hết sức buồn cười, có vài kẻ trong bọn rũ chàng làm chính trị, công tác xây dựng! Chàng không hiểu bọn chúng quan niệm danh từ đó ra sao mà đề lộ sự quá ngu ngốc của mình. Hay là chỉ cần mượn một vài danh từ phổ thông của thời đại để nhân đi ăn cắp hoặc múa rồng, khoe khoan, ta là hạng trí thức thiết tha yêu nước, thiết tha xây dựng xã hội... Thật là bọn diễn trò khi bán dầu cù là ngoài phố không bằng!

## TÂU KHÚC MÙA THU

Hồi chuông thứ nhất từ nhà thờ vọng lại mấy khúc ngắn nhẹ báo hiệu trời gần sáng. Chàng muốn thức dậy giữa bình minh để tìm lại sự thoải mái lúc khí trời còn tinh sương mát dịu. Chàng đi tắm và mặc quần áo rồi ra khỏi phòng.

Cả khu học xá đều vắng vẻ. Có lẽ chàng là người đầu tiên trong ngày đi qua cảng.

Bà chủ quán cà-phê là một người Tàu xưa kia sống trên đất Bắc. Bà đã theo đoàn người di cư vào Nam hồi 1954 cùng với gia đình, gồm một người chồng và mấy đứa con. Chồng bà làm ở một hàng buôn trong Chợ-lớn, còn bà thì loay hoay với chiếc quán cà phê.

— Hôm nay cậu uống cà phê sớm thế?

— Nhờ ngủ không được nên tôi dậy sớm.

Bà chủ quán biết chàng chỉ uống cà phê đen nên không cần hỏi, bà đã mang cho chàng một tách.

— Cậu có ăn gì không?

— Bà cho tôi một khúc bánh mì dam-bong.

Đã hơn tuần nay chàng chỉ ăn bánh mì và uống cà phê mỗi buổi như thế chớ không ăn cơm.

Những sinh hoạt bắt đầu một ngày mới có vẻ tấp nập, hăng hái. Men cà phê và làn gió trong lành man mát buổi sáng làm chàng khoan khoái dễ chịu. Chàng nghe mưa thu lại trở về chung quanh đâu đây, dù không hiện rõ sắc thái đặc biệt; nhưng khí trời đã báo hiệu điều đó qua cảm quan chàng. Chàng nghĩ thầm: thế là đã sáu năm trôi qua! — Sáu năm máu lửa tươi bời trên mảnh đất oan cùu chưa có một giây phút thanh bình này. Chàng cũng cho là mình lấy làm憾 diện sống giữa thời đại này — thứ憾 diện chịu đựng tủi nhục và khổ đau.

Sau lần trở về đây dưới sự đồ võ toàn diện, chàng không thể nào tìm lại được một mái gia đình ấm cúng với những tình thương yêu sum họp. Tất cả những mơ ước tăm thường đó bây giờ là một cái gì quá cao xa hay đi ngược lại đối với chàng, cũng như đối với mọi người khác. Chàng đã mở mắt chào đời trong khói lửa và trưởng thành bằng chính chiến đấu linh. Nhiều lúc chàng tưởng chừng mình đang bị lưu đày chung thân nơi một hoang đảo

xa lì, bùi bùi biển cả mênh mông, mình không còn hy vọng trở lại đất liền, tìm lại quê hương. Chàng không còn nhận ra mảnh đất này là quê hương của mình nữa, mặc dầu nó vẫn còn mang cái danh từ Việt-Nam. Bỗng chàng gào thét trong âm thầm : Quê hương tôi đâu rồi ? Có gì khổ đau tủi nhục bằng những kẻ mất nguồn gốc con người ?

Chàng đứng dậy bỏ đi. Bà chủ quán bảo đứa con ghi số tiền vào sổ, rồi « trương mục » của chàng.

Chàng muốn tìm đến Chánh. Nhưng chàng lại đòi ý định đó ngay, vì con đường Phạm-ngth-Lão mang bắng cấm từ lâu đối với chàng. Nơi đó quá nhiều phiền lụy mà chàng đã rơi vào. Bỗng chàng nghĩ tới Thanh, nhưng kẻ thứ hai trong chàng lại không cho phép chàng đến đó. Chàng đang ôm co với những vã chạm dòn nén chàng có cảm tưởng mình là một kẻ bị rót kiềm trong cuộc đấu bị dồn vào chân tường, chỉ còn chờ nhát dao kết liễu của địch thủ.

Một hồi lâu sau chàng mới chợt nhớ ra Dung, và chàng nói lầm thầm không khác người đọc kinh cầu nguyện : « linh hồn em là cõi trú cuối cùng của những con người dọa lạc, bị mất đi tất cả. Nơi đó anh còn hy vọng tìm lại bản chất của con người.

Nhưng đến trưa người ta lại thấy chàng ngồi ở trạm chờ xe hôm qua.



# B

À Tú ngồi ngó tấm lịch, rồi  
khẽ bảo :

— Mình ơi, hôm nay là 10  
tháng 8 âm-lịch mà nhà mình chưa  
mua bánh Trung-Thu.

Ông Tú đang đọc quyển sách  
«From Colonialism to Communism»  
Ông bỏ sách xuống bàn, nhoẻn  
một ánh cười với bà Tú :

— Hôm nay là 10 tháng 8 hả,  
em ?... Ngày kỷ niệm húy  
nhật của Nguyễn-Du đấy. Anh tán  
thành em đi Saigon mua bánh  
Trung-Thu về... tự mình ăn để  
nhớ đến tác giả truyện Kiều.

Bà Tú cười :

— Mình muốn ăn bánh thì em  
đi mua về cho Mình ăn, chớ ăn  
để nhớ đến tác giả truyện Kiều  
thì..., bộ không ăn bánh Trung  
Thu là không nhớ đến cự sao ?

— Nhân thè hôm nay là ngày  
kỷ niệm Cụ ấy mà.

— Nguyễn-Du chết ngày 10  
tháng 8, năm nào, hả Mình ?

— Năm Canh-Thìn, 1820, đến  
nay là 145 năm. Nếu tính theo  
năm sinh thì vừa đúng 200 năm,  
vì Nguyễn-Du sinh năm 1765.

— Thế ra cụ chết vào dịp lễ  
Trung-Thu?

— Một đêm trăng Trung-Thu.  
Anh cho đó cũng là do cái duyên  
của Nguyễn-Du với trăng.

— Mình nói sao ?

— Nguyễn-Du với mặt Trăng  
khắn khít nhau lắm bởi cái duyên  
tiền định, cũng như Thúy-Kiều  
và Đạm-Tiên vậy.

— Em không hiểu.

— Không có nhà thơ nào nhắc  
đến Trăng nhiều hơn Nguyễn-Du.  
không có thi phẩm nào tràn ngập  
Trăng như «Đoạn trường Tân  
Thanh». Đọc suốt truyện Kiều,  
người ta thấy không lúc nào  
Nguyễn-Du quên mặt Trăng cả.  
Tả tình cũng trăng, tả cảnh cũng  
trăng, buồn cũng có trăng, vui  
cũng có trăng, giận cũng có trăng,  
bâng - khuâng thương nhớ cũng  
có trăng, nỗi nùng ai oán cũng có  
trăng !... Chỉ có trăng là hiều rõ  
tâm sự ngồn ngang của các nhân vật  
trong truyện Kiều hiều hơn ai  
hết. Nguyễn-Du gieo rất trăng  
trong văn chương truyện Kiều,  
trong tình thơ, trong ý thơ, như  
chính những phản ảnh thầm kín  
của tâm hồn Nguyễn-Du vậy. Yêu  
trăng, Nguyễn-Du mượn trăng để  
tả sắc đẹp của Thúy-Vân :

Vân xem trang-trọng khác vời,

Khuôn trăng đầy đặn, nét  
ngài nở-nang.

Lúc đã sa chân vào thanh lâu,  
Thúy-Kiều xấu hổ nghe mụ Tú  
Bà dạy cẩn kẽ về nghề làm diếm,  
nàng chau mày, nhưng Nguyễn-Du  
cũng mượn mặt trăng để che bớt

## MÌNH ƠI

nỗi e-thẹn của nàng Kiều :

Gót đầu vắng dạy mấy lời  
Dường chau nét nguyệt,  
dường phai vẻ hồng

Dưới nét bút của Nguyễn-Du,  
trăng còn tượng trưng cốt cách  
thanh tao của một «văn nhân»,  
đây có nghĩa là một nho-sĩ tài  
hoa, cho nên diễn tả hình-dung của  
Kim-Trọng, Nguyễn-Du chỉ phác  
họa vài nét :

Đề huề lưng túi gió trăng  
Sau chân theo một vài thăng  
con-con

Không cần tả diện mạo của chàng,  
chỉ cho biết chàng thong dong (đề-huề)  
với nứa túi (lưng túi) gió trăng  
thì cũng đủ biết chàng là người  
như thế nào rồi.

Bà Tú túm tim cười :

— Như thế nào, hả Mình ?

— Là con người vừa hào-hoa,  
vừa thơ mộng. Kim-Trọng không  
phải chú nhà-buôn xếc-xếch một  
túi tiền, mà một «văn-nhân» đề  
huề gió trăng lưng túi.

Với Nguyễn-Du, trăng còn  
tượng-trưng lời tình-tứ thanh-  
tao. Đêm đầu tiên hội ngộ, Kim-  
Trọng mời Thúy-Kiều vào nhà :

Sánh vai về chốn thư-hiên

Góp lời phong - nguyệt,  
nặng nguyên non-sông.

Lời tình tứ yêu đương của hai

người trao cùng nhau cũng chỉ  
ém như gió, trong như trăng mà  
thôi, chứ không có gì nhợp-nhúa.

Trăng là tượng-trưng cho thanh  
cao, trong trắng, nhưng suốt trong  
Đoạn Trường Tân-Thanh, đời  
của Kiều trải qua bao nhiêu tang  
thương, tâm hồn của Kiều qua bao  
niêu biến đổi, thì trăng của Kiều  
cũng phản-ánh bấy nhiêu tâm-sự.

Sau khi thoảng gặp Kim-Trọng  
buổi chiều Thanh-minh, trở về  
nhà đêm ấy, lòng của Thúy-Kiều  
chưa bị xáo-dộng nhiều, tâm hồn  
còn bình thản, nàng còn thấy :

Gương Nga chênh-chéch dòn  
song,

Vàng gieo ngắn nước, cây lồng  
bóng sân

nàng còn thưởng-thức cảnh trăng  
sáng êm - đêm tĩnh - mịch đó.  
Nhưng chỉ phút chốc thôi, nàng  
lại cảm thấy cô-dộc, lại nhớ đến  
chuyện Đạm-Tiên, đến chàng  
Kim-Trọng. Tâm hồn Kiều đã  
bắt đầu xôn-xao rạo-rực :

Một mình lặng ngắm bóng  
Nga,

Rộn đường gần với nỗi xa  
bời-bời

Buồn cười chua ! Cũng bóng  
trăng đó, mà mới lúc nay thấy  
«vàng gieo ngắn nước, cây lồng  
bóng sân» mà bây giờ thì lại  
«rộn đường gần với nỗi xa bời-  
bời !»

Bà Tú cười :

— Có phải tại vì nàng vừa mới  
nghĩ đến Kim-Trọng :

*Người đâu gặp gỡ làm chi,  
Trăm năm biết có duyên gì hay  
không ?*

— Chính tại vậy. Cho nên  
“ngồn-ngang trăm mối bên lòng”,  
rồi cũng mặt trăng đó, mà :

*Chênh chênh bóng nguyệt  
xế mành.  
Tựa ngồi bên triện, một mình  
thiu-thiu.*

Tâm-sự cô đơn của cô nàng bây giờ thật đã quá da-diết băn-khoăn rồi vậy.

Trong lúc đó, Kim-Trọng nhớ Thúy Kiều, cũng :

*Tuần trăng khuyết, dĩa dâu  
hao,  
Mặt mờ-tưởng mặt, lòng ngao  
ngán lòng.*

Thấy tâm-trạng của hai người, chúng ta đứng ngoài cuộc cũng đoán trước rằng thế nào rồi họ cũng tìm cách gặp lại nhau, đề cùng nhau « đáp lời... sông núi » ! Chắc là đêm nào họ cũng nhìn trăng, đề trăng làm chứng cho nỗi nhớ-nhung âm-thầm của họ, cho nên :

*Lần lần ngày gió đêm trăng.  
cho đến hết Xuân, qua Hạ.*

Một đêm, thura lúc cha mẹ và hai em đi vắng, Thúy Kiều ở nhà muốn gặp Kim-Trọng. Đêm ấy cũng lại là đêm trăng :

*Cửa ngoài vội rủ rèm the,  
Xǎm-xǎm băng lối vườn khuya  
một mình,  
Nhặt thura, trăng giọi đầu  
cành...*

Không biết vô-tình hay cõ-ý, tại Tố-Như tiên-sinh đem trăng treo vào đầu cành, hay tại Kiều nương muôn có trăng làm chứng cho cuộc phiêu-lưu táo-bạo của mình, nhưng dù sao chúng ta cũng không ngạc nhiên thấy mỗi khi trái tim cô Kiều rạo-rực băn-khoăn thì cũng có mặt Trăng lửng-lơ đâu đó...

Kim-Trọng đang ngủ lim-dim, bỗng :

*Tiếng sen sê động giấc hòe  
Bóng trăng đã xế hoa lê  
lại gần...*

— « Hoa lê lại gần », là sao, hả Minh ?

Đây là theo câu thơ Tàu « Nguyệt di hoa ánh, ngọc nhân lai », nghĩa là dưới bóng trăng bồng hoa, người ngọc đến. Hoa đây là người ngọc, là cô Kiều, lê lại gần, nghĩa là đi lại gần. Kiều đến nhà Kim-Trọng lúc bóng

trăng đã xế. Rồi cũng chính cái bóng trăng ấy làm chứng cho lời thề nguyện của hai người :

*Vàng trăng vắng-vặc giữa  
trời,  
Đinh ninh hai miệng, một lời  
song song.*

*Tóc tơ cẩn vặn tắc lòng,  
Trăm năm tạc một chữ đồng  
đến xương.*

Dĩ-nhiên trong lúc hai người tình-tự âu yếm thì mặt trăng đẹp lắm :

*Sinh trăng : « gió mát trăng  
trong...»*

Nàng thì lấy dàn nguyệt ra gảy một thiêん diễm-tinh tuyệt-diệu để đáp lại mối tình cao quý của chàng :

*Đá lòng dạ đến, dạ thì phải  
vắng,*

*Hiên sau treo sẵn cầm trăng*

Nhưng câu chuyện tình còn dang dang-dở, thì bỗng đâu Kim-Trọng được tin thúc-phụ chết, chàng phải tạm-biệt người yêu để về quê nhà thọ tang chú. Kim-Trọng đau đớn ti-tê với Thúy-Kiều :

*Duyên đâu chưa kịp một lời  
trao tơ !*

*Trăng thề còn đó tro-tro,  
Dám xa-xôi mặt mà thưa-thót  
lòng !*

Thật là một biến-cố tàn-nhẫn bắt ngờ ! Kim-Trọng chỉ trăng mà thề-thót một tình yêu chung thủy, nhưng có dè đâu chính Thúy-Kiều, trong lúc vắng xa Kim-Trọng, cũng bị cảnh gia-biến, khiến nàng phải bán mình chuộc cha. Bán cho Mâ-giám-Sinh, một tên lợ-huốc do người làm mối đưa đến. Hắn « cò-kè bót một thêm hai » rồi cuộc trả giá bốn trăm lạng vàng để bắt Thúy-Kiều dẫn đi. Kiều phải nhận lời, nhưng uất hận quá :

*Trăng già độc-địa làm  
sao !*

*Cầm dây chằng lụa, buộc vào  
tự-nhiên !*

Cùng trăng đó chửi tr匡 nào ? Nhưng với Mâ-giám-Sinh thì nàng oán ghét trăng già độc-địa, còn dâu trăng trong vắng-vặc giữa trời trăng ân-ái của người yêu. Mâ-giám-Sinh, muốn yên lòng Thúy-Kiều, không những lấy mặt Trăng để thề mà lấy cả mặt Trời :

*Mai sau dâu đến thế nào  
Kìa gương nhật - nguyệt,*

*nó dao quí-thần  
nhưng lời thề ghê gớm quá, thề  
cả với gương dao quí-thần, thề  
xong là:*

*Đùng đùng gió giục mây vân,  
Một xe trong cõi hồng tràn  
như bay !*

thì cái trăng thề của Mā-giámsinh sao mà kinh-hãi thế !

Cho nên, tội nghiệp cho Thúy-Kiều, nhớ Kim-Trọng :

*Một trời thu đê riêng ai một  
người.*

*Đêm khuya ngắn tạnh mù khơi  
Thấy trăng mà hẹn những  
lời non-sông !*

Khi rơi vào tay mụ Tú-Bà, Thúy-Kiều chỉ còn làm bạn với Trăng mà thôi. Dù ở thanh lâu, nàng vẫn ở gần Trăng, Trăng cũng không xa nàng :

*Trước lầu Ngung-bích khóa  
xuân;  
Vé non xa, tấm trăng gần, ở  
chung.*

Trước cảnh « bê bàng mây sớm đèn khuya », nàng nhìn trăng mà nhớ đến trăng, tức thì nhớ đến người yêu cũ :

*Tường người dưới nguyệt  
chén đồng  
Tin sương luồng hây rày mong  
mai chờ*

Đến khi gặp chàng Sở-khanh thì :

*Bóng nga thấp thoáng dưới  
mành,*

Nàng thấy hắn có vẻ nho nhã, cũng tưởng là con người tử tế,

nên mới kè hết sự tình cho hắn nghe. Nhưng hắn lại xúi nàng trốn đi với hắn, vào giờ Tuất, tức là khoảng 9 giờ đêm. Lý-thú nhất là vào giờ này, đêm này, ta vẫn thấy mặt Trăng chứng kiến cuộc thoát ly của nàng Kiều theo « ngựa truy phong » của Sở-khanh, nhưng đêm nay :

*Đóa trà-mi đã ngậm trăng  
nửa vành,  
Tường đông lay động bóng  
cành...*

Mặt Trăng tri kỷ của cô Kiều đã bị đóa trà-mi ngậm hết nửa vành ! « Khai đáo trà mi hoa sự liêu ». Nở đến như hoa trà-mi thì sự chơi hoa đã hết thú rồi, bởi hoa trà-mi là tượng trưng cho tình dục chán-chường : « Tiếc thay một đóa trà-mi, con ong đã mở đường đi lối về », cho nên tác giả Đoan trường tân thanh đề Sở-khanh dù đã nàng Kiều trốn đi với hắn trong lúc vàng trăng bị đóa trà-mi che mất một nửa. Ta đọc truyện Kiều đến đoạn này thấy thú vị ở chỗ Nguyễn Du tả mặt trăng bị hoa trà-mi che lấp chứ không phải một đóa hoa nào khác. Thật là mỉa mai chua chát làm sao ! Mỉa mai cho mặt trăng cũng như mỉa mai cho thân phận của Thúy-Kiều vậy !

Kiều ở nhà điểm của Tú-Bà, Trăng vẫn theo rồi Kiều, Kiều vẫn gởi tâm sự cho Trăng :

*Đôi phen gió tựa hoa kè,*

*Nửa rèm tuyêt ngậm, bờn bờ  
trăng thâu  
Cánh nào cánh chẳng đeo sâu  
Người buồn cảnh có vui đâu  
bao giờ !*

Trăng bàng-bạc canh thâu, dáng lẻo lảm chú, vui lảm chú, nhưng người không vui thì cảnh làm sao vui được ! Có những đêm Thúy Kiều phải chịu theo ý khách làng chơi :

*Đôi phen nét vẽ, câu thơ,  
Cung cầm trong nguyệt,  
nước cờ dưới hoa,*

nhưng :

*Vui là vui gương kéo là,  
Ai tri-âm đó, mặn-mà với ai ?*

Thoát được lầu xanh, Kiều gặp Thúc-Kỳ-Tâm, hắn là kẻ tri-âm rồi đó. Cho nên, ở với chàng được một năm, nàng khuyên Thúc sinh nên về quê thăm vợ cả, cốt giữ cho gia-dình được trong ấm ngoài êm. Hôm Thúc-sinh tạm biệt ra đi, Kiều khắc-khoải nhớ chàng :

*Người về chiếc bóng nắm canh,  
Kẻ đi muôn dặm một mình  
xa xôi.*

*Vầng trăng ai xé làm đôi,*

*Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm  
trường.*

Kiều với Trăng tri-kỷ đến thế là cùng. Kiều yêu Thúc-sinh với mối tình quả thật đậm-dà lưu-luyến, cho nên khi chàng tạm biệt ra đi, nàng còn hỏi ôm-ờ với Trăng : « Vầng trăng ai xé làm đôi ? » Thị nàng chửi còn ai nữa ? Tâm-hồn nàng đã chia ra làm đôi, để một nửa theo người yêu trên dặm trường, thì nàng cũng muốn xe Trăng ra làm đôi để một nửa đi theo chàng, một nửa nằm với nàng trên gối chiếc. Thật bô lúc nàng bán mình cho Mā-giámsinh, đã mang « Trăng già độc-đia làm sao ! ». Trăng đêm nay là trăng tri-kỷ mà !

Nhưng Thúc-sinh đi lâu quá, chưa thấy về. Kiều nghĩ đến « Sắn bìm chút phân con con » mà buồn, mà hối-hận bàng-quơ sao lấy Thúc-sinh làm gì ? Thúy Kiều lại tự so-sánh mình với Trăng-Hằng-Nga ở trong cung Trăng một mình không có chồng đó thì sao nhỉ ?

*Thân sao nhiều nỗi bất bัง,  
Liệu như cung Quáng à  
Hằng, nghĩ nao ?*

Chắc nàng nhớ trong bài Thất-tịch-ca : « Do thảng Hằng-Nga bắt giá-nhân, dạ-dạ cô-miên

*Quảng - hàn - điện* ». Hằng Nga không có chồng, đêm đêm vẫn ngủ một mình trong cung Quảng đầy, sao nàng không bắt chước Hằng Nga ?

Lúc mới gặp Thúc-sinh, Kiều cũng đã than-thở về thân-phận cô-dơn của mình :

*Vả trong thèm Quế cung  
Trăng.*

*Chủ trương đành đã chỉ  
Hằng ở trong !*

Nếu nàng «chủ trương» độc thân như cô Hằng thì đâu nên chuyện ! Nhưng, khốn nỗi, nàng còn đà-tình đà-lụy ! Nàng còn «nhớ Thúc-ky-Tâm», cho đến đổi nhìn Trăng khuyết với chòm sao tam-tinh trong nhị-thập bát-tú, nàng còn mơ tưởng đến cái tên của chàng, là Tâm :

*Đêm thu gió lạnh song đào,  
Nửa vành trăng khuyết,  
ba sao giữa trời !*

Kiều muốn chơi chữ : nửa vành trăng với ba cái chấm, chính là chữ «tâm» trong Hán-tự vậy. Thế ra nhìn lên trời đầy trăng sao, nàng chỉ thấy có chữ Tâm mà thôi !

Bị Hoạn-Thư ghen quá xá-cô, rồi tại Quan-Âm-Các lại bị Thúc-Sinh sợ vợ, tuyên bố :

*«Liệu mà xa chạy cao bay*

*Ái ân ta có ngăn nắp mà thôi !  
Kiều đành phải trốn đi vậy :*

*Cất mình qua ngọn tường hoa  
Lần đường theo bóng trăng  
tà về tây !*

Thì ra Thúy-Kiều bị Thúc-Sinh hắt-hủi, phải leo tường trốn đi, cũng đã có bóng trăng ở hướng Tây để dùi dắt nàng tiên con đường vô-dịnh.

Bóng trăng theo rôi Thúy-Kiều đến Chiêu-ân-Am của Sư Giác-Duyên :

*Cửa thuyền vừa cũ cuối xuân  
Bóng hoa đầy đất, vẻ ngắn  
ngang trời,*

đến lúc gặp Từ Hải, tạm thời thoái-mai :

*Lần thâu gió mát, trăng  
thanh,*

lúc bị Hồ-tôn-Hiển gả cho thồ-quan ở dưới thuyền, phân-vân chưa biết thế nào :

*Mảnh trăng đã gác non đào  
Một mình luống những đứng  
ngồi chưa xong,*

Nhưng lạ nhất, trên sông Tiền-đường và lúc Thúy Kiều gieo mình xuống sông, thì mặt Trăng lại bỏ Kiều, biến đâu mất. Ta không thấy Trăng, chỉ thấy :

*Trois cao, sông rộng, một màn  
bao-la,*

Nhờ Sư Giác-duyên cứu được, về ở thảo-lư, Kiều mới thấy lại Trăng :

*Một nhà chung chạ sớm trưa.  
Gió trăng mát mặt, muối  
dưa chạy lòng.*

Một trăng dịu-lành chứng cảnh nâu-sòng đậm bạc.

Khi được đoàn tụ với gia đình, Thúy-Vân là người đầu tiên nhắc lại trăng thế :

*Còn duyên may lại còn người  
Còn vàng trăng bạc, còn  
lời nguyền xưa*

Thúy-Kiều cũng nhắc lại trăng, nhưng giọng chua chát, thận thùng :

*Nghĩ rằng trong đạo vợ chồng,  
Hoa thơm phong nhẹ, trăng  
vòng tròn gương*

*Chữ trình đáng giá nghìn vàng  
Đuốc hoa chẳng hẹn với chàng  
mai xưa.*

*Thiếp từ ngộ biến đến giờ,  
Ông qua bướm lại đã thừa xấu  
xa.*

*Bấy chày gió láp mưa sa,  
Mấy trăng cũng khuyế  
mấy hoa cũng t*

*Còn chí là cái hồng nhan ?  
Mặc dầu Kim-Trọng thiết tha :*

*Hoa tàn mà lại thêm tươi,  
Trăng tàn mà lại hơn mười  
tăm xưa*

Thúy-Kiều cũng tự xét rằng Kim-Trọng vì quá yêu mình mà nguy biện, chửi trăng tàn mà làm sao lại «hơn mười tăm xưa» cho được ? Biết vậy, nàng chỉ xin :

*Đời tình cầm sắt ra duyên  
cầm-kỳ*

mà thôi, đê rồi :

*Khi chén rượu, khi cuộc cờ,  
Khi xem hoa nở, khi chờ  
trăng lên...*

Trăng theo rôi cuộc đời phiêu-lưu của Thúy Kiều từ đầu đến cuối. Trăng vui, trăng buồn, trăng vàng-vặc giữa trời, trăng bị dóa trà-mi che lấp. Trăng tươi sáng trên cành, trăng già-nua độc-ác, trăng thấp thoáng dưới mành, trăng buồn-bã ở phương Tây soi bước đường định-mệnh... Trăng thanh rồi trăng khuyết, trăng tàn. Nhưng rõ cuộc, «trăng tàn mà lại hơn mười tăm xưa ! »...

Trong đêm Trung-thu, ai muốn đi nhặt trăng của Nguyễn Du, theo bước định-mệnh của Thúy Kiều, chắc được đầy túi. Và nếu cho là một cuộc chơi dông-dài nhưng thú-vui, thì hẳn là :

*Mà vui cũng được một vội  
trống canh...*

Bà Tú mỉm cười duyên-dáng, đứng dậy mặc áo, xách giỏ mây, sửa soạn đi chợ :

— Em đi mua bánh Trung-Thu để tối nay Mình ăn rồi Mình đi nhặt trăng nhặt gió của cô Thúy-Kiều nhé !...

★ Diệu-Huyền



## Ở TRẬN - TUYẾN BA - LÒNG

### hoàn toàn yên lặng . . .

( All quiet on the Balong front )

(tiếp theo P.T. 156)

# B

Ô N giờ chiều, tại hội-trường Trại Lam-Sơn cách phi-trường độ hai trăm thước, trước một phái-doàn quân-sự Mỹ ở Đà-năng ra, Chuẩn-tướng Chuân, Tư-Lệnh Sư-doàn I, và Trung-tá Khoa, Tham-mưu-trưởng, thuyết trình về cuộc hành quân ở Ba-Lòng.

Đứng trước những bàn-đồ quân-sự vô cùng tinh-tè và những bàn-thông-kê rất tường-tận, với một giọng nói nhẹ-nhang, điềm-dạm, thỉnh-thoảng điểm thêm một vài câu khôi-hài, và một nụ cười duyên-dáng, Chuẩn-tướng Chuân giảng-giải thật rõ-ràng tất cả những chi-tiết về cuộc hành-quân lớn ấy. Ông nói bằng tiếng Anh, và rất ti-mi, không bỏ sót một khía-cạnh nào của ván-de, để thính-già có cảm-nghị rằng một vị tướng biết rõ chi-địa của mình và thề quân ta, quân địch, như vậy, không thể nào thua trận được. Trung-tá Khoa, Tham-mưu-trưởng, phụ-tá Chuẩn-tướng trong buổi thuyết-trình lý-thú này, cũng giảng-giải rành-rọt

các điểm-phụ-thuộc của Hành-quân.

Đây là tổng-kết thắng-lợi của ta, đến 18 giờ ngày 17-3-65, theo bản-thuyết-trình của Chuẩn-tướng Chuân :

**Địch :** 68 tên chết tại chỗ  
— 9 bị bắt sống.  
— 10 xuất-thú.  
— 31 tinh-nghi (tạm-giữ)  
— 20 Qui-chánh

**Vũ-khi :** — 1 Bazooka, súng bắn-hỏa-tiễn.  
— 1 súng-cối 60 ly.  
— 4 đại-liên 30  
— 30 súng cá-nhân.  
— 2200 viên đạn-dù loại.  
— 1 mìn-chông chiến xa.  
— 60 ký-thuốc nổ TNT.

**Vật-dụng :** 5 tạ lúa + 8 tạ bắp.  
— 2 tạ gạo + 50 kg-lô cá-khô.  
— 10 tạ muối.  
— 1 trại Huân-luyện cặp Trung-doàn gồm 22 nhà.  
— 1 trại sản-xuất gồm 15 nhà.  
— 1 trại quân gồm 15 nhà.  
— 1 trại quân gồm 22 nhà

Sau briefing, phái-doàn Cồ-vân Mỹ trở về Đà-nắng, còn Chuẩn-tướng Chuân, Trung-tá Khoa cùng một số sĩ-quan của bộ Tham-mưu và tôi, lên trực-thăng về hướng Tây, hẵng đèn chiền-trường. Một phi-cơ theo sau để yểm-trợ chúng tôi.

Không đầy 30 phút, trực-thăng rà-rà trên các sườn núi. Núi kề tiếp nhau, trùng-trùng điệp-diệp, dựng thành haj giãy cao chát ngắt. Cây lá bùm tum rậm-rịt. Một hung-lũng khá sâu và rộng, dài đèn 10 kí-lô-mét, giữa có giòng suối chảy. Trung-tá Khoa bảo tôi : « Đây là mệt khu Ba-lòng. Quân ta đang dọn dẹp chiền-trường ». Chuẩn-tướng Chuân chỉ tôi coi mày chục lỗ bom rái-rác dọc theo thung-lũng : « Ông thầy không ? Bom của pháo-dài bay B-52 thả xuống đây ! »

Trực-thăng cứ rà mãi hai bên sườn núi, bọc quanh chiền - địa. Tôi có cảm tưởng địa-thè ở đây giống như Điện-Biên-Phủ mà tôi đã xem ảnh nhiều lần trong các báo và các sách Pháp. Tôi không giàu sự mong đợi của tôi được thầy một vài viên đạn cao-xạ của Việt-

Cộng bắn lên trực-thăng, và trực-thăng sẽ bắn Rocket xuồng. Nhưng trận-tuyễn Ba-Lòng hoàn-toàn yên-lặng. Trực-thăng đáp xuồng binh-yên trên một đám cỏ hoang. Lá, cỏ và cát bụi bay ào-ào chung quanh dưới áp-lực khôn-khí của hai chong-chóng.

Binh-sĩ ta nai-nít khí-giỏi đang canh phòng nghiêm-nhặt. Một Đại-ý trong bộ Tham-mưu cho tôi biết đây là binh-sĩ vừa được trực-thăng-vận đèn hồi 8 giờ sáng để tiến chiêm « mệt khu ». Tất cả 2 tiểu-doàn. Một khẩu đại-bác chia vào núi, sẵn sàng khạc đạn. Một con chim cà-cưỡng lông cánh màu xám, bay đèn đậu ngay trên họng súng, cà-tiêng hát líu-lo. Tôi hết sức ngạc-nhiên, thoát nghe giòng như tiếng sáo bản nhạc « Sur le pont de la Rivière Kwai ! ». Tôi đứng nghe say-mê nhưng chim hót nửa chừng rồi bay vào núi. Dưới một gốc cây rậm-rạp, ba quân-nhân ngoại-quốc, một người Úc, và hai người Mỹ, nai-nít súng đầy người, đang ngồi chuyện-trò thân-mật, hút thuốc vui-vẻ,

với một Thiều-Uý Việt.

Chuẩn-tướng Chuân và tôi đèn xem một lỗ bom thật bự, do Pháo-dài-bay B-52 từ đảo Guam đèn đội bom vài hôm trước.

Lỗ bom rộng như một lòng chảo vĩ-đại, bể kính đèn ro thuóc, bể sâu 8 thước. Những lỗ bom như thế rất nhiều, loang-lở cả thung-lũng Ba-Lòng.

Những xác chết bị tan nát từng mảnh, tung ra từng khúc, rơi ra từng đồng, ngổn-ngang trên chiền-dịa.

Một ông chân người, với bắp đùi mập-mạp, bàn chân to-lớn, bị mảnh bom cắt đứt, lìa khỏi thân thè và cháy đen thui, nằm rục trên cỏ. Một bụi chuỗi nước mọc gần đây, trổ một cành hoa, màu hoa tươi đỏ dưới nắng chiều.

Tôi bước chậm-rãi, băn-khoăn giữa trận-dịa. Chuẩn-tướng Tư-Lệnh Sư-doàn đi bên cạnh, hỏi tôi : « Ông có cảm-giác thè nào ? ». Tôi buồn-bã ngó Chuẩn-Tướng : « Tâm-trí tôi bây giờ cũng ào-não lan-man như

cánh chiền-trường, chưa phân-tách ra được. Cảnh chiền-trường nào cũng buồn cả, thưa có phải không ạ ? »

Có điều tôi rất cảm động, trên phương diện hành quân, là thầy anh em binh-sĩ đã tò ra một tinh thần chiền-dầu rất cao, và trong hoán-cảnh cực-ky nguy hiểm với những điều kiện gay-go, anh em vẫn vui-vé, hăng-hái, triết-de tuân theo kỹ-luật, chịu đựng bao nhiêu cam khổ. Một Chuẩn-úy trai-trè từ trong lều vài tiền ra, nhã-nhận chào tôi : « Dạ thưa, em là độc-già Phổ-Thông... », rồi anh tặng tôi một món quà bất ngờ : « Đè kỷ niệm ngày ông đèn thăm chiền-tuyễn Ba-Lòng ». Đó là một chiếc mũ đan bằng tre của Việt Cộng, lớp vài bọc ngoài đã bị cháy sém hết, mà anh đã lượm được bên cạnh xác chết một địch quân.

Tôi mỉm cười cảm chiếc mũ tre, lòng bùi-ngùi cảm-dộng không xiết. Nay tôi còn giữ món kỷ-niệm lý-thú ấy.

(kỳ sau hết)

#### \* Nhắn bạn VĨNH-DÂN, Phái viên tiền - tuyển.

Xin bạn gởi gấp cho mấy tấm ảnh bạn chụp ở mặt trận Ba-Lòng. Rất mong Thành thật cảm ơn trước.

Mến,  
N.V.

# cảm thu... \*

Thu về gợi lại ý sâu thơ  
nhìn khói thu bay nét hưng hè  
tổ quốc tang thương ai những biết,  
giang sơn nghiêm ngã kẻ thù o  
lá vàng rơi rắc như vương ván,  
mây trắng lồng lờ luồng ngàn ngõ  
nhân loại luân tràn bao thế kỷ,  
chan chường sự thế lâm bùn nhơ.

• A V T.  
(Ninh-Hòa)

## \* \* xa rời hình bóng cũ !

Kỷ niệm xưa còn đây  
người xưa giờ nơi đâu ?  
nhớ nhung từ buổi ấy  
.. tim cõi lạnh ý sâu...  
ân tình hai lối mộng !  
đời chia hai ngả rời  
ai đi xây duyên mới  
cho ai thăm lệ rơi  
xa rời, hình bóng cũ  
nhạc buồn giảng phím tờ  
thơ sâu vương liêu rú  
mây chiều trôi bơ vơ!

• NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN  
(Phan-Thiết)



## TÍN

CÔNG-TỨ Võ  
Kỵ, con Ngụy-  
chiêu-Vương cũng biết  
chiêu hiền dài sī,  
thực khách cũng hơn  
ba ngàn người. Người  
ta thường gọi ông là Tín-lăng-  
quân và cũng nổi danh đồng thời  
với Mạnh-thường-Quân ở Tề và  
Bình-nghiên-Quân ở Triệu.

Có một người ăn sī nước  
Ngụy tên là Hầu-Sanh, hơn bảy  
mươi tuổi, nhà nghèo làm chức  
giám thủ cửa thành Đại-

## LĂNG

## QUÂN

\* Thiếu-Sơn

Võ-Kỵ biết thế không ép  
được liền thâu vàng về và mở

lương. Võ-Kỵ nghe  
danh bèn đi xe qua bái  
yết, đến bái chục ngàn  
vàng tới tặng. Hầu  
Sanh từ tạ mà nói rằng:  
« Tôi yên - bần, thà  
phận, không tham cát  
ai, bây giờ đã già  
rồi, lẽ nào « lại vì công  
tử mà dồi tiết ».

tiệc khoản đãi. Trong hàng quan khách thiếu gì Vương tôn, công tử nhưng chỗ ngồi danh dự lại dành cho người khách mới là Hầu Sanh. Vô-Kỵ khiển thẳng xe rồi đích thân qua rước Hầu-sanh tới hội. Vô-Kỵ mời Hầu-sanh lên xe ngồi chính giữa, ông cung kính cầm dây cương ngồi một bên. Khi xe lui về Hầu-sanh còn xin ghé chợ cho ông vào thăm một người bạn làm nghề bán thịt là Châu-hợi. Hầu-sanh thường liếc mắt ngó chừng Vô-kỵ ngồi ngoài xe thấy sắc mặt hòa vui, không chút gì tỏ ra mệt mỏi và chán nản. Ngồi thật lâu với Châu-hợi rồi Hầu-sanh mới chịu ra xe. Vô-kỵ khởi sự ra đi từ giờ ngọ, tới hồi trờ về phủ thì cuối giờ thân, Quan khách không biết công tử đi rước du-sĩ hay sứ-thần ở phương nào, ngồi đợi lâu có ý phiền và mỏi. Nghe tin Công tử rước khách đã về, các vị đều đứng lên nghinh tiếp. Khi ngó thấy một ông già râu tóc bạc phơ, áo khăn tơi tả, ai-cũng lấy làm ngạc

nhiên. Vô-kỵ mời khách lên ngồi chiểu trên hết, Hầu-sanh cũng chẳng khiêm nhượng chút nào. Tiệc vừa say, Vô-kỵ tay bưng chén vàng đứng trước Hầu-sanh làm lễ chúc thọ. Hầu-sanh bưng lấy chén rượu mà nói với Vô-kỵ rằng : « Tôi là một tên Giám thủ giữ cửa Di môn, Công tử tướng tới phận hèn, tôn tôi lên ngồi trên các vị quan khách thì cũng quá bức lâm rồi. Nhưng tôi không muốn từ chối là muốn cho Công tử dặng trọn tiết đãi sĩ đó thôi ». Bọn quan khách đều cười thầm với nhau. Màn tiệc Hầu-sanh còn tiễn cử Châu-hợi là người giỏi. Vô kỵ qua thăm Chu hợi nhiều lần nhưng Châu-hợi tuyệt đối không bao giờ đáp lễ. Vô-kỵ cũng không 1 lời phiền trách. Mạnh-thường-Quân đi qua Ngụy ghé lại ở nhà, tự nhiên tình đầu ý hiệp, Mạnh-thường-Quân giới thiệu Bình-nghuyên-Quân cho Vô-kỵ và khuyên 2 người nên kết thân với nhau. Do đó mà có cuộc hôn nhân giữa Bình-nghuyên-Quân và chị của Vô-kỵ. Cũng do đó mà Ngụy, Triệu thông hiểu cùng

nha. Mạnh-thường-Quân ở về bên nào cũng có chỗ tin cậy.

★

Nước Triệu bị quân Tần uy hiếp Bình nguyên Quân sai người qua cầu viện Tướng Ngụy là Tấn Bỉ. Tấn Bỉ chối từ, Bình-nghuyên Quân bèn gởi thư trách em vợ là Tín-lăng-quân sao không cứu Triệu. Tín-lăng-quân vào tâu với Ngụy-Vương xin sắc chỉ cho Tấn Bỉ tấn binh nhưng lại bị vua Triệu từ chối. Tín-lăng-quân nghĩ rằng : « Ta không nên phụ nghĩa Bình-nghuyên-Quân, thà đi qua Triệu một mình mà liều chết với nhau cho thỏa. » Ông bèn sắm đủ xe ngựa hơn một trăm cỗ, hỏi trong đám mông khách được trên một ngàn người tình nguyện theo ông thẳng tới quân Tần để cùng chịu nạn. Đi qua cửa Di-môn, Tín-lăng-quân tới từ biệt Hầu-sanh thì Hầu-sanh cũng chỉ thối thác phận già không theo được mà thôi, chứ tuyệt nhiên không có ý kiến gì khác cả. Tín-lăng-quân vừa đi vừa nghỉ hoặc trong lòng nêu lại một mình quay trở lại

nha Hầu-sanh. Quả nhiên Hầu Sanh đã đứng trước cửa, cười mà nói với Tín-lăng-quân rằng : Tôi đã định trước là chắc sao Công tử cũng trở lại vì Công tử giận tôi trước kia được tiếp đãi hậu tình mà bây giờ Công tử lâm nguy tôi lại không có một lời tống tiền. »

Rồi Hầu-sanh nói tiếp : « Công tử nuôi khách đã ba mươi năm nay không nghe có một người nào bày một kế chi cho ta, nay lại ừng ừng theo Công tử tới nạp mạng cho quân Tần thật là nguy hiểm như đem thịt mà nạp cho cọp thì có ích gì đâu? » Tín-lăng quân nói : « Tôi cũng biết là vô ích, song nghĩ tới, nghĩ lui nghĩa giao tình với Bình-nghuyên-Quân thì sống một mình sao cho phải nghĩa? » Rồi thủng thẳng Hầu sanh mới hỏi Tín-lăng-quân về nội tình trong cung vua và được biết rằng bà Như Cơ là người được vua yêu trước kia đã từng thọ ơn của Tín-lăng-quân rất sâu đậm. Hầu-sanh bèn khuyên Tín-lăng-quân lấy trộm binh phù của Ngụy vương rồi đoạt luôn binh



quyền của Tấn-Bì như đã nói ở bài trước.

Tuy nhiên muốn thi hành kế hoạch nói trên còn cần phải có một người giúp sức. Người đó chính là Châu Hợi. Hầu sah bèn cùng đi với Tín-lăng-quân tới kiểm Châu-hợi và nói rõ ý-khiển của mình. Châu-hợi nhận lời liền và nói : « Tôi là người đê tiện bán hàng thịt ở giữa chợ mà phiến công tử hạ cổ nhiều phen. Sở dĩ trước tôi không đáp lễ là vì việc đáp lễ là việc nhỏ mọn. Nay giờ công tử có việc ám guy, chính là cơ hội cho tiêu nhân phải đền ơn tri ngộ » Nói rồi sửa soạn ra đi liền. Hầu sah nói : « Theo lẽ thì tôi cũng phải theo, hiềm vì tuổi tác đã già, tớ không đi xaặng, thôi tôi xin lấp hồn đê tiến đưa Công tử.

Nói vừa dứt lời liền tự vẫn mà chết. Tín-lăng-quân khóc kẽ thiết-tha, hậu cắp cho người nhà Hầu-sanh đê lo việc mai táng rồi cùng Châu-hợi lên xe nhắm hướng Bắc thẳng tới.



Không cần nói lại việc Châu-hợi thình lình giết Tấn-Bì đê đoạt binh quyền cho Tín-lăng-quân. Chỉ cần nói thêm rằng sau khi quân Tấn rút lui thì vua Triệu

hết sức vui mừng coi Tín-lăng quân như một vị ân nhân đã cứu nguy cho toàn dân nước Triệu. Chính nhà vua đã nói : « Nhờ ơn Công tử mà nước Triệu mất rồi lại còn. Người giỏi từ xưa đến nay không ai hơn Công tử ». Tín-lăng-quân cũng có ý lèn mặt khoe công Châu-hợi bèn nói :

*Người đã có ơn với Công tử thì Công tử không nên quên. Còn Công tử có ơn với người mà Công tử không bỏ quên không để Công tử đoạt quân. Tấn-Bì đê cứu nước Triệu luận về nước Triệu tuy, là có công, mà luận về nước Ngụy chưa phải là vô tội. Công tử tự nghĩ có đáng hanh diện về công lao của mình không ? Tín-lăng-quân nghe nói có ý hồ ngươi. Ông bèn xin lỗi Châu-hợi và nói « Tôi xin vâng lời ».*

Tới thành Hàm-đan vua Triệu thân hành ra tiếp rước giữ lê rất cung kính. Phần Tín-lăng-quân cũng rất mực khiêm nhường bước nhẹ nhàng mà đi tới. Vua Triệu truyền dọn yến thết đãi rồi bưng chén rượu tới trước mặt Tín-lăng-quân mà chúc thọ. Tín-lăng-quân từ tạ nói rằng : « Vô



*kỵ-có tội đối với Ngụy, còn cung không có gì đáng gọi là vong đối với Triệu mà phiến Đại cương quá u hậu đãi, tôi lấy làm áy-nay vô cùng.*



Mạnh-thường-Quân là người được nỗi danh trước nhứt là biết chiêu-hiền dãi-sĩ, nuôi thực-khách đê khai thác nhân tài. Nhưng ông chỉ cầu được tiếng cho ông hơn là biết trọng dụng người giỏi. Những kẻ có những ngón tiều xảo vụn-vặt phải chờ có cơ hội mới thi hành đê chút tài nghệ của mình.

Còn những kẻ có đại chí đại tài như Phùng Hoan cũng phải tự mình xung phong gánh lấy công việc. Thật ra Mạnh-thường-Quân không đê ý đến ai và không thấy được người hiền tài ở trong đám quẳng-đại quần-chúng không tên và không tuổi.

Bình-nguyên-quân không hơn gì Mạnh-thường-Quân, nuôi mông-khách cũng như nuôi đầy tớ đê tâng bốc và gây thành thế cho mình. Hơn nữa ông còn có tính chuộng sang khinh hèn, không bao giờ lưu ý tới những người

hiền trong đám người tối tăm không địa vị.

Nhưng Tín-lăng-quân thì thật là con người có mắt xanh và nhiều đức độ. Hễ nghe đâu có người hiền là ông nhào tới đê cầu thân dù người đó là một tên giặc cửa thành như Hầu-sanh hay một tên bán thịt như Châu-hợi.

Tín-lăng-quân còn hơn đứt Mạnh-thường và Bình-nguyên ở chỗ biết chịu khó học hỏi ở người khác đê bồi dưỡng cho đạo đức của mình. Ông đã học ở Hầu-sanh và ông còn học thêm ở Châu-hợi và nhờ đó mà ông đã giữ vững được uy-tín và đức độ của mình.

Ở thời-đại Phong-kiến mà lại là một công tử con vua, Tín-lăng quân quả là một con người hiếm có. Không những ông biết chiêu hiền dãi-sĩ mà ông còn biết học hỏi ở những người thấp kém hơn mình đê rèn đức cho mình thành nên người hiền và kẽ sỹ.

So sánh với ông thì Mạnh-thường-Quân và Bình-nguyên-quân còn thua xa.



### ÁI TÍN

Kính cần nguyện cầu cho hương hồn thấy THẦN-LIỀN LÊ-VĂN-TẤT tiêu diệu miên cực lạc và thành kính phân ưu cùng tang quyến.



## âm thầm

Tù đạo gặp em rồi anh biếng ngủ,  
 Thức trắng âm thầm ngồi đợi thư yêu.  
 Anh nến lụn dần, khói thuốc liền môi,  
 Mơ Liêu-trai em về trong giấc mộng.  
 Cánh cửa khép hờ, anh chờ tiếng động.  
 Đón tình em băng tất cả nụ hôn môi.  
 Trao về em băng tất cả nụ cười.  
 Mà Thứ Bảy chúng mình chưa dâng hết.  
 Anh lắng nghe nhăng vì sao rên siết.  
 Nhăng vì sao quắn-quại của cô đơn.  
 Đang lịm tắt giữa đêm trường giá buốt.  
 Áo sòn vai, con đường xưa quen thuộc,  
 Bốn chuyến đi về ngõ vắng mình anh.  
 Tà áo Gia-Long dịu ngọt thơm lành,  
 Em cho đó bao giờ anh dám nhận.  
 Sư-nghiệp hôm nay mây dùn kín lối,  
 Thị em ơi biết kêu gọi vào đâu?  
 Đầu tình em đã bảo buồi ban đầu,  
 Anh ái ngại nhiều vết thương kêu nhức.  
 Gọi tên em để rồi đau tủi nhục,  
 Biết anh nghèn còn tưởng nhớ gì không?  
 Tâm sự anh mang gói trọn trong lòng,  
 Gục mặt xuống mượn tơ hồng buộc chặt

\* TỔNG-MINH-PHỤ NG

## vịnh Thúy-Kiều và Từ-Hải

*Đề góp với các nhà học giả đương ca tụng Thúy-Kiều và Từ-Hải.*

## thúy kiều

Mới mười lăm tuổi đã lang bang,  
 Chả trách làm gương đề thế gian,  
 Đại trược đã làm tên Trọng huênh,  
 Ngu sau lại xúi lão Từ hàng.  
 Tiên-Điền ví phải không thương tiếc,  
 Nam quốc ai dẫu biết đoạn trường.  
 Ai tiếc ai khen, thăng tứ bảo:  
 Chàm mình thêm bần nước Tiền-giang.

## từ hải \* \* \* \*

Râu hầm hầm én góm ghê chua!  
 Sức rộng vai dài lướt gió mưa.  
 Góc bể tung hoành ba thước kiểng,  
 Huyện thành, đập đồ mấy tòa xưa,  
 Năm năm nỗi tiếng tài ngang dọc,  
 Một trận sa cơ xác đứng đờ.  
 Nghe gái lầu xanh xui bậy bạ,  
 Chết còn nghe nữa, hỏi ai ưa?

\* CỦ - TẠ



\* Trần Luân Kiết  
(tiếp theo P.T. 156)

T

HOẠT nhiên Triệu đứng bật dậy, nói mau :

— Rất tiếc tôi mến cô nhưng hẹn khi khác tôi sẽ đến.  
Vô tình bàn bên cạnh nghe được, tên đội nón Tây-ban-Nha đứng vội lên, hướng về Triệu nói thẳng vào mặt chàng :

— Tên mặt trắng đó đòi hẹn với ai hử ! Rồi hắn xoay lại đồng bọn nói tiếp :

— È mấy bạn, coi thẳng công-tử bột nó hẹn-hò kia !

Triệu không muốn lôi thôi, nín bất. Thì lúc đó Dung xoay qua mấy người ngồi bàn bên kia nói :

— Thời đi các ông bạn. Người ta có trêu mình đâu mà đùa kỳ thế.

— Nó đòi hẹn với em. Tên đầu trai lùi tóc hót điệp.

— Thì có sao ? Dung hỏi gằn hắn.

— Ủ ! có sao ?

Thấy hắn gầy gò, Dung gắt :

— Các anh chỉ thấy người ta có một mình thì lên giọng hà hiếp, vậy cũng bắt chước anh hùng trong tiểu-thuyết.

Tên đầu trọc úc quá hét to :

— Ngày con bé, mấy biết tao từ lâu ở đây, đừng có lộn xộn.

— Hú ! Ai chẳng biết ông . . . anh.

— Nói sao hả ?

— Rồi sao, tôi sẽ nói cho ông chủ đây biết. Dung biết bạn khách này dữ như cọp ở vùng Bàn-cờ. Nếu không dọa, chúng phá quán rụng. Thường thường mỗi quán mang tên là giải-khát chứ thực ra có nhiều quán nước «tích trữ» rất nhiều em để đón khách. Những nàng chiêu-dai

## LỬA TÌNH

viên, người nào dẽ coi thì quán đó đông khách. Phần nhiều họ là những cô gái sa chén, yếu thế, tình duyên lở-dở, hoặc bị chị em dẫn dụ làm nghề này. Bên ngoài là dài-khách, lo việc dọn dẹp bàn ghế. Nhưng phần đông họ bán nụ cười, bán nhan sắc cho khách dòm ngó chọc-ghẹo, có nhiều nhà quê mới lên tỉnh, lại coi nghề đó làm thích, nhảy vào nghề và lần lượt rơi vào tay mấy anh diếm tàn hại cả trinh tiết mình thật khốn nạn.

Người chủ quán của Dung cũng là một tay anh chị trong ròng dao búa, nay hết thời, giải-nghề cắp kè với bọn có thể lực, nuôi em, bán quán. Mượn cái tấm thân của gái nghèo sa-cơ, bốc lột tận xương tủy. Nhưng vì hắn quá mạnh, dử nêu không cô nào dám kêu ca gì.

Dung mượn oai chủ quán dọa anh chàng lỗ mảng :

— Ông chủ biết anh định phá quán thì anh biết tay.

Trước đám đông, tên lỗ mảng bị chạm tự ái xanh mặt, cung tay nói :

— Nào gọi chủ quán ra đây.

Lúc đó chủ quán đi khỏi. Bà chủ giận dữ. Nhưng bà giận và mắng Dung chớ không phải vì bọn khách lỗ mảng nọ :

— Ngày im đi con bέ, mấy muối tao tống cổ không. Ở đó mà lo gây với khách.

Dung không nói, đỏ mặt ấm ú :

— Chính các ông kia muốn gây sự với ông này. Nói đoạn, Dung chỉ tay về phía Triệu.

Bà chủ to tròn như hột mít. Cặp mắt nhỏ cổ nhướn lên nói lớn :

— Tao bảo im ngay. Cầm họng lại. Mặc họ. Minh buôn bán.

Giọng nói của mụ thật đanh đá. Dung không ngờ mụ chủ đã không bênh vực người làm, chống lại bọn làm quấy. Nàng không nói gì. Mặt giận ửng đỏ lên. Triệu đứng yên, bình tĩnh. Cặp mắt chàng

**Dung midol**  
trị các chứng đau nhức  
và cảm cúm  
cố bán tại các nhà thuốc

vừa nhìn người nữ chiêu đãi một cái nhìn thầm yêu mến vừa đào đến cặp mắt nhìn mấy ông khách dũ bàn bên.

Mọi người tưởng đâu mấy tên kia sẽ đậm tan nát thân xác chàng ra. Nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị. Nét mặt thông minh và cách phục sức đứng đắn của Triệu, bọn chúng ngài-nhai không biết là người hạng nào, chẳng dám động tay chân. Triệu bình tĩnh trả tiền, quay đi. Lúc đó bọn chúng ngồi lại cười ầm lên, sỉ sói theo, chế nhạo cả vắng tặc.

— Thằng con nít, biết sợ mà đi thì ngoan đó, không thì ông cho một chai bia bể nát đầu ra.

Triệu vừa đi vừa suy nghĩ. Phải có cách gì trị bọn này, không thì mỗi nơi một nhóm, xã hội sẽ loạn vì chúng. Chợt lúc băng qua đường Phan-dinh-Phùng, Triệu ngó ngoài ra xem thấy một cái bóng nhỏ nép sau hàng me rậm, đường như kẻ nào theo mình.

Lo sợ và chủ ý đề phòng. Triệu bước thật nhanh ra ánh đèn sáng ngã tư. Nơi đó có người cảnh sát, chàng sẽ đỡ nguy hiểm hơn.

Nhưng vừa ra đến nơi thì một giọng đàn bà con gái gọi theo :

— Thầy ơi, ngừng chân đợi em với.

Một giọng quen thuộc. Người cảnh sát nhìn chàng. Triệu gật đầu chào mỉm cười. Hắn nheo mắt đồng tình với một ý không tốt mấy. Lúc đó Dung hiện ra ; Triệu vội kéo nàng đi dọc theo hè phố và hỏi mau :

— Sao Dung không ở lại bán ?

— Em theo thầy.

Ngạc nhiên, Triệu hỏi :

— Đề làm gì ? Câu hỏi của chàng bao hàm vẻ lo nghĩ khó khăn. Vì thực ra Triệu dấu bên lòng mình hình bóng của Nga từ bấy lâu. Nga là một nguồn mộng-tình đẹp như thần tiên đối với chàng.



Còn việc hôm nay, chỉ là vì tình cờ mến chuộng nhau, Triệu chưa đặt thành vấn đề yêu thương mà chỉ là thương hại.

Trong lúc này Triệu nghe rõ trong lòng câu tự vấn hơn lúc nào hết. Thương hại là một nguy hiểm vô cùng trong vấn đề giao tiếp giữa trai gái. Có thể gây ra sự hiếu lầm mà nguy đến tính mạng của người nào yếu đuối. Triệu muốn giải rõ cho Dung hiểu. Vì thật sự trước mặt Dung. Hình ảnh của Nga vẫn ẩn hiện chập chờn trung thùy mi, trước mắt chàng. Nhưng cùng lúc ấy, niềm cõi-độc và sự khát vọng dậy lên hơn lúc nào hết. Lý trí không dám được cơn xao xuyến của lòng ham muốn và tự-do. Cái tự-do của bản năng đòi hỏi ghê khiếp đó.

Triệu nắm chặt lấy bàn tay Dung dần nàng đi. Bỗng Nga kêu thét lên « oái » một tiếng. Triệu giật mình, buông tay nàng ra. Trong lúc vô tình, Triệu bóp mạnh vào bàn tay nàng đau đớn.

Dung bỗng hỏi :

— Anh giận gì em chẳng ?

— Không.

— Sao làm thế ?

— Làm gì. Triệu hỏi một cách thực thà.

Dung di sát bên Triệu nói :

— Anh bóp tay em đau.

— Hừ ! anh quên. Xin lỗi em đấy. Anh đang nghĩ một chuyện khác.

— Chuyện gì, chắc anh giận ai ?

— Chuyện ban tối ngoài quán đấy em à. Nghĩ mà bức mình.

— Thôi bỏ qua. Anh không biết chú việc gây gò bạn nó ý đồng nghiệp yêu choán nhau với khách như cơm bữa.

Triệu đang bước đều, bỗng dắt Dung dừng lại :

— Chúng ta ngồi xuống đây em.

Dung im lặng nghe lời. Lòng thương hại của Triệu tăng thêm. Chàng ôm chặt cánh tay Dung. Lại lùng sao Triệu lại không thấy rung động gì hơn lúc chàng bắt gặp sóng mắt của Nga ngày trước nhìn mình. Điều đó khiến Triệu càng thêm khó nghĩ. Nếu Dung yêu chàng thật sự, chàng không thể nào che lấp mãi được cái vô tình của mình. Chàng có thể coi Dung như em gái, nhưng không thể rung động sâu xa

về một mối tình thầm-thía, tình yêu đương tận đáy lòng được. Nhưng dù sao, cái tê lạnh của thanh niên, cái buốt giá tận cùng, cái mà chàng cảm thấy cuộc đời như quay cuồng chong chóng, như một vật gì rời, giữa khoảng không đầy bụi, đầy gió lốc này... có lẽ tình thương sẽ đem lại một vài tia nắng ấm.

Bàn tay mềm nóng xao động từng ngón như ràn chặt lấy bàn tay của Triệu, đó là cử chỉ say-sưa ấp-yêu nhau của đôi bạn tình. Triệu không thể nghĩ-nại gì về sự giả dối của cô chiêu đãi được, và mặc tình thả con tim như nhịp thuyền say sóng.

Hai người im lặng ngồi bên bờ tường của một bệnh viện hoa liễu. Trong đêm một điệu kèn trumpet thôi ré lên và trầm xuống ngang dài tự dãy lâu ở đầu đường khiến họ nhìn lên. Tiếng kèn từng hồi vang ên giữa đêm khuya, đường vắng. Tiếng nhạc trỗi nghe như những gót chân bước chậm và đều của đôi giai nhân tài tử đang vũ khúc trong vườn hồng. Nhìn lên khoảng không, trăng giải lạnh. Vài vệt mây giăng ngang qua vầng trăng tròn như một làn lụa mỏng giăng qua gương mặt mỹ-nữ. Ngóng trăng một lúc, tâm hồn cơ hồ với đi những tình yêu đọa lạc. Triệu thấy lòng nhẹ-nhang, tâm hồn như một cánh bướm bay ra ngoài hư không.

Đang tư-lự thả hồn theo bước rời-rạc của đêm thâu, bỗng nhiên Dung khe-khé hát lên nho nhỏ. Giọng hát như đượm nhiều sương gió rét buốt xoáy vào tận tâm hồn người nghe. Mang nỗi buồn bâng-khuâng, Triệu cảm thấy nét sầu hiện lên trên gương mặt người chiêu đãi.

— Sao mà buồn lắm vậy em ?

— Không có gì anh ạ. Tự nhiên em cảm thấy thích hát và hát lên như thế. Anh có thích nghe hát không. Em tiếc vì em không biết hát, sai điệu sai thanh hết khiến anh không thích.

(còn nữa)

## ÁI - TÍN

Chúng tôi vừa được tin nhà thơ LÊ - VĂN - TẤT đã tạ thế tại Cù-lao Long-Khánh (Châu-đốc) ngày 5-9-1965, thọ 50 tuổi. Xin kính gửi lời chia buồn cùng tang quyến, và cầu nguyện cho vong linh của Thần-Liên tiên-sinh được tiêu diêu miễn Cực-lạc.

Nguyễn - Vỹ

## SÁCH BÁO MỚI

Chúng tôi nhận được những tác phẩm sau đây, xin giới thiệu cùng bạn đọc :

\* **Tơ Sương**, Thơ của Văn-Nương do Quỳnh-Dao xuất bản. Nhiều bài hay. Bản đẹp in trên giấy quý. Địa chỉ giao dịch : Bà Phó-thị-Nguyệt, 95B, Gia-long, Saigon :

\* **Ngọn tóc trăm năm**, truyện của Nghiêу-Đề. Sông-Má xuất bản, 19B, Lý-trần-Quán Saigon.

\* **Hương vương tơ**, Thơ của Thanh-Sơn Phạm-thị Hoài-Thanh xuất bản, Saigon.

\* **Chim**, Thơ tuyển tập của một số bạn trẻ. Hợp-dân xuất bản.

\* **Hòa Tiên**, Thi tuyển của Đại-nghuyên-Tử. Bản đặc biệt.

\* **Giữ thơ quê mẹ**, số 1. Tập san văn nghệ. Lá-Bối xuất bản. Nhiều bài có giá trị.

\* **Đất Đứng**, «Tạp-chí của lứa tuổi chiến tranh» số 1 Tòa soạn 23, Tự-Do, Saigon. Chủ nhiệm Lê-hùng-Dương, chủ bút Hoàng-Khanh.

\* **Suy Tưởng**, Truyện của Nguyễn-vương-Thể, Hữu-nghị xuất bản.

\* **Phương Đông**, Thơ của Văn-Sơn Phan-mỹ-Trúc Ái-Hữu xuất bản, 61/17 Nguyễn-bình-Khiêm, Saigon. Bản quý. «Có những bài thơ nói về Tình Yêu, ca tụng Tình-yêu cùng sức sống con người, bên cạnh nhiều bài thơ mang màu sắc Phật-Giáo...»

\* **Dự-án Danh Pháp Hóa-Học Hữu-Cơ**, của Vô-quang-Yển, La Cerisaie, Pavillon 8.Palaiseau (Seine et Oise) France. Trung-Tâm Nghiên-Cứu Xã-Hội Việt-Nam Paris, xuất bản.

\* **Quê Hương**, «Tiếng nói Hội Sinh Viên Việt-Nam ta Nhật-Bản. Chủ trương biên tập : ban Văn-Hóa. Tháng 7 và 8-65 Vietnamese Student's Association in Japan, 862 Komaba-Meguro, Tokyo.

\* Zen và Đường Sinh, Thái-khắc-Lê biên soạn. Loại sách thực dụng, Thư-Viện Đại-Học, Huế.

\* Vòng tay níu cả phương trời. Thi phẩm của Lê-Quân, chủ nhiệm bán nguyệt san Bút-Hoa, 205, Phạm ngũ Lão, Saigon.

\* Lịch-sử Tự-Tưởng Nhật-Bản, (Phật giáo, Nho giáo, Thền đạo). Khảo luận của Thượng Tọa Thích-thiên-Ân, giáo-su Tiến-sĩ, Đại-học Văn-khoa Saigon và Vạn-Hạnh.

Đông-phương xuất bản, 243 Sư Vạn-Hạnh, Chợlớn. Bản đặc biệt, Dày trên 400 trang.

\* Năm mộng lồng, Thơ của Song-Hoài, in Ronéo.

\* Thư máu Hải-Ngoại, của Việt-Hải. « Bút sáp tả tình hư mộng chữ, gửi đưa người tâm sự Nước non » Viết tại Trung-Hoa Dân-Quốc.

\* Bông Hồng Cài Áo, của Nhất-Hạnh, Lá Bối xuất bản.

\* Tuyển tập Thi ca, Tủ sách « các tác phẩm hay ». Bộ Thông-Tin Tâm-Lý Chiến, 1965. Thơ của một số đông Thi-sĩ Việt-Nam Hiện đại. Dày trên 270 trang.

## Nhà hàng ĐẠI - LA - THIỀN

Điện thoại số 36.893

31-33 Đường Lân-Ông CHOLON

- Đặc-biệt các món ăn Tiều
- Sạch-sẽ, vệ-sinh và ngon lành
- Bếp khéo, bồi giỏi và lẽ phép
- Có máy điều hòa không-khí

Ở lầu 3 lộ-thiên có không-khí thiền-nhiên  
trong một khung cảnh huy-hoàng diễm-ảo

## ĐÁP BẢN BỐN PHƯƠNG

### \* Em Như-Luyến, Trung học P.C.T — Biên-Hòa

« Giấc mơ hoa » sẽ in thành sách trong năm 1966. « Giây Bí Rợ » đã hết.

### \* Ô. Ng. Kinh-Cung, Trị-Tâm.

Bài « Miệng đời », vì một lẽ riêng, không đăng được. Xin ông gửi cho những bài khác.

### \* Bạn Mộng-Tuyết, Thái-Phiên, Đà-nẵng

Điệu-Huyền thành thật cảm ơn thư bạn. Chắc-chắn « Mồ Hôi Nước Mắt » sẽ xuất bản trong năm nay. Chưa định giá loại sách đẹp. Sẽ tin bạn rõ trong Phồ-Thông.

8-2-1943 = 4 tháng Giêng, Quý Mùi.

### \* Ô. Châu-Sanh-Kỳ, Thoại-ngọc-Hầu, Châu-Đốc.

12-7-1937 là ngày Thứ Hai.

26-4-1940 là ngày Thứ Sáu.

### \* Bà Thành-Thủy, Gia-Long, Saigon

Bản « Hiến Chương Liên Hiệp Quốc » làm tại Cựu-kim-Sơn, (Mỹ) ngày 26 tháng 6 năm 1945, bằng 5 thứ tiếng : Anh, Pháp, Nga, Trung-Hoa, Espagnol.

### \* Trung-Uý Kha, Cần-Thơ.

Bệnh đau màng óc, là *méningite*. Trung-Uý nên hỏi Bác-sĩ, kỵ hơn. Dư-luận « ăn bí đao khỏi bệnh màng óc », theo tôi biết thì có đúng một phần nào. Năm 1936, thành phố Hà-nội, bị bệnh dịch sưng màng óc, số người chết khá nhiều. Sở Y-tế phải chích thuốc cho toàn thể dân chúng (vì bệnh lây rất nhanh, còn nguy-hiểm hơn dịch tả và dịch hạch). Dư-luận cho rằng nấu bí đao (trong Nam gọi là bí rợ) ăn để phòng khỏi bệnh, phát-xuất từ dạo ấy.

### \* Bạn Hồng-Lạc, Trung-học Nguyễn-dình-Chiều Mỹ-Tho

Nhạc Jazz nguyên thủy của người da đen ở Bắc Mỹ, chứ không phải ở Phi-Châu. Xuất hiện từ Storyville (ngõ ại-ô La Nouvelle-Orléans, nơi dành riêng cho người Mỹ Da đen) năm 1917. Phổ-biến khắp thế-giới từ 1935 đến Đệ-nhị Thế-Chiến. Từ sau Đệ-nhị Thế-

Chiến, nhạc Jazz biến-dổi ra nhiều hình-thức mới: Bop, Bi-bop, Cool, v.v...

● **Bạn Lương-Kim-Khuê, Đại-học Văn-Khoa Saigon.**  
*Mahârâdjah*, là chúa tiều-vương Ấn-độ.

Trước 1947, xứ Ấn-độ chia ra làm nhiều tiều-quốc (Pendjab, Kashmir, Hiderabad, v.v...) mỗi tiều-quốc do một Mahârâdjah cai-trị, làm chúa-tể, nhưng dưới quyền của một chính phủ Trung-Uơng, giống như kiều « Thập-nhị Sứ-quân ».

Từ 1947, Ấn-độ đã được độc-lập và thống nhứt lãnh-thổ, các tiều-vương đều được sáp-nhập vào Cộng-Hòa Ấn-độ.

● **Thượng-Tọa Minh-Tuệ, Chùa Giác-Minh,**

Ngày mồng 5 tháng 8 năm Ất-Sửu, tức là ngày Thứ Ba 22-9-1925.

### Ai Tín

Vừa được tin ông THẦN-LIÊN LÊ-VĂN-TẤT đã tử trần ngày 5-9-1965. Chúng tôi thành thật chia buồn cùng tang quyến và cầu cho hương hồn người quá cố được tiêu diêu miền cực lạc.

SONG THU  
PHƯƠNG-ĐÀI — TRẦN-QUÂN

## LE SECOURS

Công - Ty Bảo - Hiểm và tái Bảo - Hiểm những tai nạn, hỏa-hoạn, hàng-hóa trộm cắp và tất cả các rủi ro

Trụ sở chánh:

30 - 32, đường Laffite — Paris (9ème)

Chi-Cuộc Viễn-Đông

16, đại - lộ Nguyễn - Huệ — Saigon

Điện-thoại : 20.461

● **Bồi thường mau lẹ**

● **Nghi thức giản tiện**

Khi hữu sự hãy hỏi thăm liền chó ngần ngại — Mọi sự  
để dãi và tiếp rước niềm nỡ sẽ dành cho khách bảo-hiểm,

# NGUỒN VUI — SỨC KHỎE

của mọi người và  
trong mọi gia - đình



**HƯỚC XẠOT CƠN CỘP Ở ĐÂU  
ĐÂY LÀ KHỎE MẠNH SỐNG LÂU YÊU ĐÓI**

**Cần Đến kinh kỳ,** Bàn thăn dã dượi, hay là đang  
hành kinh mà đau bụng, uống :  
**LÔI CỘNG HOÀN « ÔNG TIỀN ».** Hỏi các tiệm thuốc Hoa-Việt  
Saigon 228 Lê-thánh-Tôn. Nhà thuốc « Ông Tiên » (Phú-Lâm Cholon  
K.N. BYT. số 1 — 9-5-63)

**Phong Ngứa,** Ghê chốc, lở lòi, gãi tối đau lan tối đó  
hết, uống **Giải Phong** không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà  
Sát-Độc-Hoàn « ÔNG TIỀN »  
30 năm sáng lập. Hỏi các tiệm thuốc Hoa-Việt.  
Nhà thuốc Ông Tiên Phú-Lâm Cholon (K.N. BYT. số 3 — 9-5-63)



K.N. số 25 BYTBQCD 18-10-62

## Bình Kiết

**Đau bụng trắn thốn khó chịu, Kiết lỵ**  
dùng **Kim Xiển-Đơn** hiệu « con Ve » mau hết.

### ● AI BỊ BÌNH HO :

Ho cảm, Ho khan tắt tiếng, Ho rang tức ngực, uống  
thuốc ho **Chỉ Khái Hoàn** hiệu **Con Ve** trừ đàm bồ  
phồi dứt cơn ho.

Phát hành : DI-SANH-ĐƯỜNG, số 13 đường Lê-  
văn-Duyt Saigon, các tiệm thuốc bắc có bán.

**Xổ Số Kiến-Thiết Quốc-Gia**  
**Giúp nước thêm nhà ta thêm của**  
**3 LÔ ĐỘC ĐẮC**  
**mỗi lô**

**1.000.000 \$**

**XỔ THỨ BA HÀNG TUẦN, MỖI VÉ 10\$**

**THẦN-TÀI CHẢNG VỊ RIÊNG AI**

**CỨ MUA VÉ SỐ**

**THÌ THẦN-TÀI SẼ ĐẾN THĂM**

**Thuốc bổ huyết** điều kinh của Phụ-Nữ

**PHỤ-NỮ HỒI - XUÂN - TỐ** DI-AN-HÒA

Trị : **Kinh nguyệt bất điều**, tháng trồi tháng  
sụt; khi có ít khi có nhiều, hay dây dưa hoặc mới có hay đau  
bụng, tử cung hư hàn hư nhiệt, giây chằng yếu, bạch đái hạ,  
khí huyết suy kém xanh xao mệt nhọc, khó thở thai, hay bị  
tiêu sản. Quý Bà dùng Phụ-Nữ : **HỒI-XUÂN-TỐ** để  
mau lại sức, ăn ngủ ngon, điều kinh sửa huyết, có tháng  
đúng ngày, trị hết bệnh bạch đái tử cung và đau bụng. — (C  
bán ở các tiệm thuốc Bắc).

Tổng Phát Hành : **Nhà thuốc : DI-AN-HÒA**

252 A Lê-thánh-Tôn Saigon

K.N. B.Y.T. Số : 1.188 Ngày 9-6-65



K.N. số 260 ngày 20-6-63

### KINH - LÝ - VĂN - PHONG

110, đại lộ Nguyễn-Huệ — Saigon  
Điện-thoại 23.187



### Phạm - uân - Lạng

Giám-Định Trắc-địa-sư  
Géomètre — Expert

373, Phan-thanhs-Giản

SAIGON

K.D. số 1720 ngày 13-9-1965

Giấy phép số 262 CDVTTT/NĐ ngày 9-10-1961

Quản nhiệm : NGUYỄN.VŨ

In tại THU LÂM ÁN THU QUÁN  
231-231, Phạm Ngũ-Lão — Saigon



## Mẹ khuyên con...

CORNELL  
UNIVERSITY  
DEC 1970

« răng con hãy còn non,  
nên giữ một lòng son R Y  
với kem thuốc **Perlon**,  
để răng mãi trắng trong ».

Các em hãy siêng chải răng sáng sớm  
lúc thức dậy và tối khi đi ngủ với

**thuốc đánh răng Perlon**

có lý tử FLUOR màu nhiệm,  
bảo vệ ngà răng chống sâu răng.



**Perlon bạn của răng n**