

PHÓ THÔNG

Tạp-chí Văn-Hóa ra ngày 1 và 15

Giám-đốc : NGUYỄN-VŨ

Wason
AP95
V6P57

152

1-7-1965

- * Cách mạng trong ngành
Giáo-dục và Văn-hóa NGUYỄN-VŨ
- * Họ đã chết cho ai ? KIM-GIANG-TỬ
Thi sĩ Khuất-Nguyên THÁI-BẠCH
Đường độc đáo (truyện ngắn) VÂN-SƠN
- Nhũng hội nghị quốc-tế từ Bandoeng
đến Alger ngày nay NGHĨÊM-PHÚ-LƯU
Thần thoại Hy lạp ĐÀM-QUANG-THIỆN
Bí mật của Ông Vò-vẽ QUẾ-THANH
- * Mình ơi ! DIỆU-HUYỀN
- Trong cửa và ngoài cửa
(truyện hay ngoại quốc) NGÃI-VĂN
Nhu-thuật, Thái cực đạo TÍN-KHANH
Tuấn, chàng trai nước Việt NGUYỄN-VŨ
- Bức thư Paris NGUYỄN-VĂN-CỐN
- Tân nhạc Việt di về đâu ? DUY-SINH
Cô ấy đi lấy chồng (phiếm luận) MINH-ĐỨC
Vụ đốt phá hời đêm (truyện) LAN-ĐỊNH

Thơ: SONG-HOÀI, YÊN-BẰNG, PHƯƠNG-DUYÊN
HUYỀN-PHONG, Đ. TUYẾT-HỒNG v.v...

TRUYỆN DÀI

- NGƯỜI TÙ 69 của NGUYỄN-VŨ
- LỬA TÌNH của TRẦN-TUẤN-KIỆT
(xem mục lục đầy đủ ở trang 4-5)

CARDIOCORINE

Thuốc giặt



BỘT CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM

Cardiocorine

TRỊ: YẾU TIM, CÚM NHƯỢC
MẶT, MƠI, NGÁT SƯA



Viện bảo-chăm NGUYỄN-CHÍ
Số 2, Phố Bùi Saigon

BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

CARDIOCORINE

PHÒ-THÔNG

TẠP-CHI

GỘP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM
PHỐ BIỂN VĂN HÓA ĐÔNG TÂY KIM CỔ

Giám-đốc, Chủ-bút : Nguyễn-Vỹ

Tòa-soạn: 233, đường Phạm-Ngũ-Lão, Sài-gòn — Đ.T. 21.553



NĂM THỨ VII ★ số 152 ★ 1-7-1965

1.— Cách-mạng trong ngành Văn-hóa G.D. Nguyễn-Vỹ	6	—	9	
2.— Họ đã chết cho ai ?	Kim-Giang-Tử	10	—	19
3.— Cuộc sống (thơ)	Yên-Băng		20	
4.— Trong cửa và ngoài cửa (truyện dịch) Ngôi-Văn	21	—	25	
5.— Những hội nghị quốc tế	Nghiêm-Phú-Lưu	26	—	31
6.— Khi anh nhìn (thơ)	Song-Hoài		32	
7.— Ông Vò vẽ	Quê.Thanh	33	—	39
8.— Tuần, chàng trai nước Việt	Nguyễn-Vỹ	40	—	43
9.— Đường độc đạo (truyện ngắn)	Vân-Sơn	44	—	48
10.— Thần thoại Hy lạp.	Đàm-quang-Thiện	49	—	51
11.— Mùa hè (thơ).	Phương-Duyên		52	
12.— Tân nhạc di vè đâu	Duy-Sinh	53	—	56
13.— Nhu thuật, kiếm đạo	Tín.Khanh	57	—	68
14.— Lệnh dênh (thơ)	Tuyết.Hồng		69	

W190461

101

15.— Người thiếu phụ trong đêm (truyện) .	Mặc-Tường	70	—	75
16.— Cô đi lấy chồng	Minh-Đức	76	—	80
17.— Bức thư Paris	Nguyễn-văn-Còn	81	—	87
18.— Vụ đốt phá hời đêm (truyện)	Lan-Đình	88	—	97
19.— Nhà thơ Khuất Nguyên	Thái - Bạch	98	—	104
20.— Minh ơi !	Diệu-Huyền	105	—	114
21.— Dặm buồn (thơ).	Huyền-Phong		115	
22.— Lửa tình (truyện dài)	Trần-Tuấn-Kiệt	116	—	120
23.— Cải chính một câu trong báo Văn			121	
24.— Người tù 69	Nguyễn-Vỹ	122	—	130



- ★ Chúng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về những bài lai cảo của bạn đọc, (theo thề-lệ chung của các tạp-chi quốc-tế).
- ★ Bài lai cảo không đăng, không trả lại.
- ★ Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiện trích đăng những bài trong tạp-chi PHÒ-THÔNG, nhưng yêu-cầu đề rõ xuất-xứ: « Trích Tạp-chi PHÒ-THÔNG » và đừng viết tắt.
- ★ Cấm trich, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
- ★ Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.
- ★ Copyright by PHÒ THÔNG, printed in Viet-Nam.

- Tổng phát hành PHÒ THÔNG toàn quốc :
ĐỒNG NAI, 270, Đề-Thám — Saigon
- Tổng-phát-hành PHÒ-THÔNG ở Âu-Châu và Phi-châu
- Notre représentant général pour l'Europe et l'Afrique
- Our general agent in Europa & Africa
LONG-HIỆP

13 Rue de la Montagne Ste Geneviève — PARIS V^e
(vente — abonnements — Publicité)

triết
học
của
giới
Bình-Dân

MẶC TỬ

★ Lê-Thúy

FEN nay, người ta chưa biết Mặc-Tử sinh và mất vào năm nào, nguyên-quán ở đâu. Mặc nghĩa là đen. Trong thiên « quí-nghĩa », chép chuyện một người thầy bói bão Mặc Tử : « Sắc da Ngài đen, không nên đi phương bắc vì Thượng-Đế giết con rồng đen ở phương ấy hôm nay ». Có lẽ vì nước da của ông đen mà người ta gọi là Mặc chứ không phải họ thật của ông chẳng ? Mặc Tử sinh nào cuối thời Xuân-thu đầu Chiến-quốc, có lẽ cùng thời với Dương-Chu. Mặc là người có đầu óc chuộng thực-tế, có tài ứng đối rất nhanh, hy sinh chí cực. Nhưng khác với các tay biện sĩ đương thời dùng khoa ngôn-ngữ làm phương tiện tiến-thân. Mặc trái lại dùng nó để gây tình đoàn-kết, thân-ái và bình vực sự lợi ích cho lớp bình dân. Đứng ra tranh đấu cho lớp bình dân và những người cô-quả yếu kém, Mặc đã hiều thấu

MẶC TỬ

đáo tâm trí của họ. Về sau, học giả có người phê bình học thuyết của Mặc-Tử đã cho ông là người có ý nghĩ thiền-cận khi bàn đến những điều cao xa như quí-thần hay thiên mệnh. Sự thật không phải thế. Lập trường của Mặc là vì lợi thiên hạ mà tranh đấu cho thiên hạ, mà thiên hạ là ai nếu không phải là giai-cấp bình dân chiếm phần đa số? Cho nên, trong các thiên sách của Mặc ta thấy ông thường gọi những tên quân tử, đại-nhân như ngụ ý bao biếm giai-cấp quí tộc, sĩ-phu đương thời vậy. Mặc Tử suốt đời chỉ nhắm đích: « Vụ cầu hưng thiên-hạ chi lợi, trừ thiên-hạ chi hại », và Mạnh Tử phê-bình: « Mặc Tử chủ trương Kiêm Ái đến mòn trán lồng gót cái gì lợi cho thiên hạ thì làm ».

Học thuyết tích cực hành động của Mặc Tử (Tổng quan và phê bình)

Trong học thuyết của Không Tử ta biết lý tưởng cao nhất mà Không xây dựng là sự sửa mình làm sao để đạt đến bậc Nhân (chí ư chí thiện); người tu học khi đã đến trình độ này sẽ đem cái đức của mình áp dụng vào việc xử-thế tùy thời mà cải cách dân chúng, làm sáng cái đức Sinh của trời đất. Đến Mặc Tử lý tưởng này được thực hành triệt đà. Mặc suốt đời làm lợi cho thiên hạ há không phải là bậc chí nhân đó ru? Mà khuôn pháp hành-đặng của bậc chí nhân là đức Sinh của Trời Đất thì Mặc Tử cũng gọi là Thiên chí túc là đối tượng mầu-mực « làm việc rộng rãi không riêng tay, cái tần đức sáng-láng hậu-hỷ mà không hư suy ». Suốt đời Mặc-Tử bắt chước cái khuôn-pháp đó với một nghị-lực sắt đá, một niềm tin tưởng vô biên, quên hết mọi sự hiềm-ngèo gian khò. Vì bậc Nhân chủ sự Sinh nên Mặc-Tử phản-đối chiến tranh mà chỉ lo làm sao cho dân đông, nước giàu. Ông biết rằng nếu nói chủ đích đó ra cho người thường nghe e họ không hiểu, nên Ông lập phép ba-biều, lấy việc của cõi nhân làm bản, dò xét thực trạng quần chúng làm nguyên và tiên đoán cái hậu quả chắc chắn sẽ xảy ra và làm đúng. Như vậy phép ba-biều của ông đặt có thứ-tự tiên-hậu, thủy chung,

MẶC TỬMẶC TỬ

nội ngoại vây. Nhờ dựa vào tính cách thứ-lự của những hiện tượng cố định nào đó đã hay đang xảy ra, Ông có thể tiên đoán được hiện tượng tương lai : (« Bành-khinh-sinh nói với Mặc Tử : « Ta có thể biết việc đã qua nhưng không thể biết việc sắp tới »). Mặc-Tử trả lời : « Thí dụ người có cha mẹ ở cách đây hơn trăm dặm bị ngộ nạn nhẫn gấp với người mau đến nội ngày hôm nay, nếu chậm e khó sống nổi, kia là hai thứ xe ngựa bến khỏe và xe ngựa hèn hỏng để cho người chọn, thì người lấy thứ nào ? » — « Chọn thứ xe ngựa bến khỏe đi mau tới » — « Thế sao lại bảo không thể biết việc sắp tới ? ». Thật là lối biện chứng rất đích xác và khẽ-hợp với các định luật khoa-học ngày nay. Mặc-Tử đã vạch cho ta thấy hai con đường hay, dù tùy ý ta chọn một. Nếu ta biết chọn giống tốt thì sẽ gặt quả tốt. Như vậy cái quả của cõ-nhân, nói như Mặc, rất tốt đẹp, nhưng nguyên-nhân của nó ở đâu mà ra ? Phải chăng cõ-nhân đã dựa vào đức sinh-hóa của Trời Đất ? Theo luận-chứng này ta nói Mặc-Tử là người đã hiểu tinh-vi cái nguyên-lý tam-tài.

Đã nói ông là người vì thiên hạ, tức là lớp bình dân nghèo khổ, đứng ra tranh đấu cho họ, tất phải hiều tánh tình mộc-mạc giản dị của họ. Tuy đi lại với bọn vương-hầu sū-phu nhưng lòng bao giờ cũng hướng về đám dân đen bần-cùng trong xã hội. Ông thấy cái nguồn vui ở đời là làm việc. Trong khi làm tự nhiên ta sinh ra cái ý thích-thú, niềm hòa-khí vị tất cần đến tiếng chuông, trống, cầm, sắt ? Vả lại cái mục-dịch của âm nhạc là để di-duong tánh tình hòa-cảm với tạo vật; thì một người suốt đời chăm chăm làm lợi cho thiên hạ như Mặc tất phải có nguồn cảm hứng tràn-trề nhựa sống đã kích-thích Ông, khiến Ông vì đại nghĩa mà không nhọc lòng nản chí, há không phải là một bức chí-thành đó ru ? Âm nhạc không thể tách rời khỏi đời sống, khai tấu ở trong một ngôi đình miếu cung điện oai nghiêm nào, trái lại nó phải hòa hợp với đời sống như câu ca dao tục-ngữ của dân quê. Một khi âm nhạc lự nó tách biệt khỏi đời sống quẩn chung, trăm bồng du dương trong lâu đài cung điện của bọn thượng-lưu quý tộc thì tự hỏi nó có ích dụng gì ? Không phải Mặc Tử không biết cái hòa

lạc của âm-nhạc, cũng như cái đẹp của khoa điêu khắc, cái ngon của đồ xào nấu, cái yên tĩnh của nhà cao cửa rộng ; nhưng theo ý Ông, cái gì không cần thiết thì nên giãm bớt đi : Ở sao cốt dù đề che nắng, mưa, không cần phải nhà cao cửa rộng. Mặc sao dù ấm, không cần phải lụa là gấm vóc ; ăn uống sao đủ khỏi đói khát, làm mạnh tay chân, rõ tai mắt, sáng tâm trí, đề lấp cái trống rỗng của dạ dày và nối hơi thở, không cần phải cao lương mỳ-vị. Tóm lại Ông không chuộng cái văn-sức kiêu cách túc là thứ phù-phiếm mà chú trọng vào những nhu cầu khẩn thiết của dân quê. Mặc chủ trương gồm kêu thiên hạ tất coi thiên hạ như thân mình nên không thể làm ngơ trước những người không có cái khum tre mà ở cái khô rách mà mặc, miếng cơm hầm mà ăn, lại có những kẻ ở cung điện nguy nga lụa là gấm vóc lộng lẫy thức ngon vật béo thừa mứa. Mặc là một nhà sớm có tư tưởng xây dựng một xã hội quân bình về tài sản và tinh thần : đó là chủ đích của thuyết quý nghĩa và Kiêm Ái vậy. Tuy có tư tưởng ấy nhưng Ông không hề có ý xúi dục sự đấu tranh giai cấp. Ông biết rằng tư tưởng này có thể thi hành được hay không là tại bọn vương hầu. Cho nên một mặt Ông cố gắng thuyết phục bọn ấy một mặt Ông cùn sự tiết dụng trong dân chúng. Ông chủ làm lợi ích cho dân nhưng không bảo dân đấu tranh một cách mù quáng cái tư lợi của mình. Khi người ta biết tiết dụng thói chơi bời xa xỉ, biết kiềm-chế bản năng dục vọng của mình, biết yêu người như yêu mình, không coi thân mình là trọng đề khi rẻ kẻ khác thì lấy chỗ đất đâu làm bãi chiến trường ? Nhưng muốn cho xã hội được quân bình về tài sản và dục vọng Ông nghĩ đến việc phải đào-tạo cán bộ đặc lực trong kế hoạch thực thi chủ nghĩa ấy. Cán bộ của Ông là những người không tốt ở sắc-diện nhưng giỏi chân tay, không tốt lời nói nhưng giỏi việc làm, giỏi ở việc làm lợi cho mình. Một cán-bộ giỏi là người biết khéo sửa những điều hư hỏng thối nát của xã-hội chứ không phải khéo bỏ đề làm lại cái mới, Mặc khuyên các đẳng vương công hãy dùng những cánh tay cán bộ như thế nếu họ muốn coi trọng sinh mạng của thiên hạ.

(còn tiếp)

HỌ ĐÃ CHẾT CHO AI?

* Kim-Giang-Tử



● NHIỀU PHI HÀNH GIA KHÔNG GIAN UƯ TÚ ĐÃ CHẾT KHÔNG MỘT TIẾNG VANG TRONG NHỮNG CUỘC THÍ NGHIỆM CỦA NGA-XÔ

* Tài bung bít những thất bại của Nga-xô đã bị hai chuyên viên Điện tử « tài tử » Ý khám phá



Giovanbattista và Cordiglia
hai người đã tìm ra những cái
chết của các phi hành gia
không gian Nga

lộn ra tin này trước và do
một nhật báo ở Milan đăng tải
lại vào ngày hôm sau.

Một tin động trời được tung ra :

« Ngày 18-3-65, Nga-xô sẽ phóng lên không trung phi thuyền Voskhod II, có mang theo hai phi hành gia Belyav và Léonov. Khi vào quí-dạo, Léonov sẽ rời khỏi phi thuyền trong 20 phút. »

Tin này tất nhiên là có thật, không ai chối cãi. Vì trước đó 3 ngày, tại Turin (Ý) có hai anh em người Ý no, tên là Giovanbattista và Cordiglia đã

Mới đây tờ « Sao đỏ », cơ quan ngôn luận của quân đội Nga cực lực cải chính tin này. Tướng Kamanine, giám đốc cơ quan huấn luyện phi hành gia đã tuyên bố :

Đó là một chuyện nói láo
hi hữu.

Lời qua tiếng lại, tất nhiên
gây ra nhiều ngờ vực trong
giới tim hiếu. Trong một cuộc
phỏng vấn của một nhà báo,
tò vò hổ nghi về quyết đoán
này, hai anh em Cordiglia đã
trả lời :

« Tất cả những tài liệu còn
đó. Ngày giờ, lộ trình các phi
thuyền, những lời ghi chép
trong máy ghi âm v.v... đầy đủ
cá. Ai muốn biết cứ nghe, cứ
xem ...



Vừa đài không gian vừa viện dưỡng lão

Ngôi biệt thự anh em Cor-
diglia là cả một kiền trúc đồ
sộ. Họ đã phong cho nó cái
tên, và trao cho nó một
nhiệm vụ, mà đáng lẽ ra các
chính phủ phải làm lây, chờ
đâu thuộc quyền một tư nhân.
Đây là «Trung tâm nghe ngóng
các cuộc phi hành không gian
Torre-Bert».

Biệt thự ở cách đô thị Turin
15 cây số, tại Piémont, một
vùng đồng quê khá hưu tình.
Ngôi nhà theo lối kiền trúc
thế kỷ XVI — nằm giữa một
khuôn viên yên tĩnh, với sân

cỏ xanh tươi, những đường
quanh co cân đối nằm kín dưới
bóng sồi...

Biệt thự hai tầng. Phía dưới
nên, một «căn» nhà thờ theo
kiểu xưa. Bên trên các phòng
trang trí lộng lẫy, vách đắp
thêm dành mộc chạm trổ tinh
vi, trên trần tô đắp rất đẹp,
sơn thết đủ màu. Nhưng đặc
biệt nhất là trên nóc, một chiếc
«ăn tên» theo hình cong... 8
thước đường kính, lớn nhất
trên đất Ý.

Đọc theo các đường đi, êm
lặng như chìm đắm trong
mộng, có mây ông lão
lững thững đi.., mới nhìn qua
lời ăn mặc, tưởng đâu là
người thời xưa còn sống sót.

Vì ở đây, ngôi biệt thự này
là nơi gặp gỡ của hai cái trái
ngược : Một bên là đài thuỷ
tin với một lối hoạt động tưng
bừng phứt tạp, nắm cả bầu
trời trong tay, một bên là một
bệnh viện dưỡng già, nơi con
bệnh tìm nơi thanh vắng để
kéo dài ngày sống...

Tuy thế, họ vẫn thông cảm
nhau.. Chẳng thế mà hôm 18,
khi các cô nữ y-tá đem món
ăn lót lòng vào các cụ và báo
tin Léonov thoát khỏi phi

thuyền, một ông đã lắc đầu
nói :

— «Nếu người nào mà đi
đứng được ngoài không trung,
thì đó là một thiên thần chứ
không phải là đại tá...»

Một ban tham mưu «nghe lóng»

Trung tâm Torre-Bert gồm
có bảy người trai tráng từ 17
đến 30 tuổi. Trong số đó có
một người giúp việc cho viện
dưỡng lão... ăn mặc theo lối
y tá, nhưng không ai rõ, có
phải là y tá thật hay những
kỹ sư điện tử kiêm nhiệm.

Một người làm bác sĩ cho
viện. Viện là tài sản riêng của gia
đình và mọi người cùng chung
sức làm việc, như một ban
tham mưu, ai có trọng
trách này với một tinh thần
tích cực. Trước hết là Achille,
em là Giovanbattista, một cô
em gái 17 tuổi; cô Maria Teresa,
thông dịch viên Nga ngữ, hai
người vợ của hai anh em
Giovan, tên là Maurigia và
Laura, ngoài ra còn hai anh bạn
Carlo và Alberto.

Trong 8 năm qua, công việc
thường xuyên của ban tham

mưu kỳ lạ này là dò xét các
căn cứ liên lạc không gian của
Nga, tìm kiếm những ngày
phóng vệ tinh, đón bắt các
luồng điện phát thanh của các
vệ tinh đưa về v.v... Họ đã say
mê với công việc mặc dù chỉ
là chuyện tốn kém lớn, không
mầy khi thu lại khoản lợi nào.

Họ giải thích:

— Khi Nga sắp sửa phóng
vệ tinh, tất cả các đài vô tuyến
Nga đều nhứt loạt mở máy
theo tần số mà phi thuyền sẽ
xử dụng. Điểm liên lạc đầu tiên
truyền ra một chữ. Chữ được
chuyển di khắp các đài, rồi
tiếp theo đó là chữ thứ hai...
Cứ thế cho đến khi chấm dứt.

Khi tất cả hệ thống đài vô
tuyến đã chuẩn bị sẵn sàng
những chữ đã truyền ra tự
nhiên ghép nham nhại. Đó là
tin loan báo vào ngày 12 rằng
phi thuyền Voskhod II sẽ được
phóng đi.

Năm 1955, tại Ý.... Vào thời
này, vô tuyến truyền hình Ý
còn ở giai đoạn thí nghiệm về
cách phát tin.

Một bước mới về ngành
diễn tử tuy rầm rộ ở khắp nơi,
lại trầm trồ ở đất Ý. Chỉ độ

15 trè em vừa trai vừa gái từ 13 đến 20, tuổi học sinh của trường Albertina ở Turin, chủ ý đèn và nghiên cứu theo lối tài tử.. Trong số đó, có anh em Cordiglia. Anh em Cordiglia mày người bạn bắt đầu nghiên cứu cách thu tin và hình, nhờ kinh nghiệm sáng chế được một máy thu. Được thành công, họ càng mê say hăng hái hơn. Tiếp theo đó, họ hoàn thành một chiếc máy chụp hình vô tuyến. Chiếc máy được xem là một trong những máy đầu tiên ở Ý và vào hàng nhỏ nhất.

Càng thành công, mày anh em càng tiếp tục nghiên cứu, Họ đã phát ra được mày loạt truyền hình vô tuyến theo nguyên tắc dây đồng trung điện. Nhóm điện tử tài tử này bỗng nhiên được nổi tiếng. Hai nhà cầm quyền lớn nhất ở Turin, ông Thị trưởng và ông Quận trưởng vì lòng ái mộ, xin gia nhập vào nhóm.

Tuy nhiên, thành công của nhóm không thể không gặp trở ngại. Vô tuyến truyền hình ở Ý cũng như ở Pháp, thuộc độc quyền Quốc gia, nên mày anh em đành phải ngừng về mặt này để bước

vào mặt khác. Quà địa cầu quá chật hẹp, không đủ đất chen chân, họ quay qua mặt không gian. Trong khi còn nghiên cứu thì gặp lúc Nga phóng vệ tinh Spoutnik lần đầu tiên năm 1957, anh em Cordiglia quyết định đi sâu vào lĩnh vực không gian, Từ đó, họ bắt đầu theo dõi các vệ tinh.

Sẵn có máy thu tinh xảo, hệ thống ăn-tên khá tốt, máy ghi âm và cá mày cây sồi dây, họ từ bỏ cái hầm kín đáo cũ kỹ quá bé nhò xù dụng lâu rray, và đưa lên tầng trên ngôi biệt thự trong căn phòng riêng rộng lớn của họ.

Những tiếng kêu cứu

Vào ngày 28-11-1960, tình cờ anh em Cordiglia bắt được một luồng tin phát thanh khác lạ và không rõ rệt. Lúc 12 giờ 15, máy thu chưa được rõ ràng, phân biệt chưa được là loại tin gì. Đến 16 giờ 39 phút, bắt được lần nữa nhưng cũng như trước. Rồi đến 16 giờ 7 phút, rồi 19 giờ 33 mới nghe được chút định, nhân đó mới tìm được phương hướng cho ăn-tên.

Bỗng vào lúc 9 giờ 3 phút đêm, một luồng chữ theo dấu hiệu Morse báo tin cầu cứu liên tiếp, chuyền đi khắp thế giới :

S.O.S... S.O.S... S.O.S..

Tiếp đó, máy lại im lặng như trước.. Tuy chưa hiểu là gì, nhưng hai anh em đã thảy hy vọng tràn ngập. Điều họ mong ước bấy lâu đã thành tựu một phần lớn.

Trước tiên, họ nhận ra đây là những tiếng từ không gian báo về. Nhưng cho đến nay, Nga, Mỹ, hay các nước tiền tiến khác chưa báo tin phóng vệ tinh nào có mang theo người thì sao lại có mày tiếng này? Một lẽ khác, phi thuyền chở Gagarine (Nga) phải đến 12 tháng tư năm sau, mới phóng lên qui đạo... Thế thì sao?

Anh em Cordiglia còn đang tìm hiểu, thì 3 hôm sau, nhằm ngày 1 tháng chạp, Nga xô bỗng loan tin cách đây mấy hôm, họ có phóng thí nghiệm phi thuyền Spoutnik VI... Bay được mày vòng thì tiêu xác... So lại ngày giờ, hai anh em Cordiglia nhận ra những tiếng kêu cấp cứu hầm nổ

quả là của Spoutnik VI gọi xuống và sờ dí khi rõ, khi không là do phi thuyền mất thẳng bằng và lêch con đường đã định.

Một phi hành gia ở trong phi thuyền cũng đã tan ra tro bụi, trong cuộc thí nghiệm này.

Về trường hợp Gagarine — cũng do anh em Cordiglia tiết lộ — chỉ được Nga loan báo rộng ra sau chuyến bay thành công. Nói ngược lại, nếu Gagarine cũng bị thiêu thân trong qui đạo thì chưa chắc thế giới đã biết có chuyến bay của chàng.

Những con vật hy sinh đầu tiên

Cơ hội đặc biệt này đem đến cho anh em Cordiglia một nguồn sinh lực mới, đồng thời một mồi nghi ngờ về các hoạt động chinh phục không gian của Nga-Xô.

Do đó, họ chuyển qua việc theo giờ các cuộc thí nghiệm mới của Nga mà nhà cầm quyền Nga cò che đậm.

Giovanbattista kè chuyện :

« Ngày 2-2-61, tôi ngồi nghe cuốn băng ghi âm về một

chuyến bay mới « bắt » được hôm ấy.

Giữa tiếng lào xào lẩn lộn với những tiếng vò dành của những làn sóng ký sinh, tôi nhận ra trước tiên những ám hiệu thường lệ của những vệ tinh, những tiếng « bip, bip », quen tai... Thình lình, phát sinh một tiếng ồn không rõ ràng từ đâu, lúc cao, lúc thấp, rồi lại cao, tiếp đó thấp lại, mới nghe như hơi thở của người không lồ... Lại nghe những tiếng đậm, đực nhưng đều đặc. Rồi đèn những hơi thở, ra về khó khăn, nặng nề đau đớn không khác tiếng rên một con thú lớn đang mắc bẫy đâu bên cạnh ta.

Tối đem cuộn băng đèn cho mày y khoa bác sĩ danh tiếng nhận xét, trong đó có giáo sư Mario Dogliotti, giám đốc trung tâm giải phẫu tim ở viện đại học Turin.

Sau khi nghiên cứu, ông kết luận :

— Một trong những tiếng đã ghi được là tiếng quả tim đậm của một người hay của 1 loài vật lớn có vú. Về một thứ tiếng nữa, rất có thể là trường hợp của một kẻ bị ép nghẹt,

hở khó khăn, như sắp chết.

Giovan nói tiếp :

« Cách đó 2 ngày sau, Nga Xô loan báo vừa phóng phi thuyền Spoutnik... Chi vỗn vẹn thê thôi. Không nói chuyện thành công hay thất bại và cũng không đề cập đèn có phi hành gia hay không. Họ đã có giàu, nhưng làm sao tránh được đài chúng tôi? Chúng tôi đã chứng kiến cái chết đau đớn của anh chàng bạc phước kia vậy.

Ban tham mưu này của họ nhà Cordiglia lần này khuyêch trương thêm trung tâm « nghe lồng » của họ, trang bị thêm máy móc và càng theo dõi hơn mọi hoạt động của Nga.

Chẳng bao lâu sau chuyến bay của Gagarine, họ di chuyển trung tâm lên đỉnh đồi San-Vito, trong một pháo đài lớn trước kia của Đức, do thị xã Turin nhượng cho.

Họ đặt một vô tuyến viễn vọng kính lớn hơn tất cả những viễn vọng kính ở Ý và nhân đó được giải thưởng hạng nhất trong cuộc triển lãm kỹ thuật quốc tế, tiếp theo họ lại được công ty Geloso, một trong

những công ty chế tạo về điện tử lớn nhất của Ý, giúp cho một sô tiền khá lớn và những máy móc tối tân.

Trung tâm Torre-Bert đã nỗi tiếng khắp nơi. Một Ngũ giác dài thu hẹp, không hơn không kém.

Trong phòng họa đồ, ở giữa là một tầm bảng điện tử lớn có máy tự động ghi vị trí của bất kỳ một vệ tinh nào, 12 phút sau khi được phóng đi. Một bên là bản địa đồ lớn của 5 Châu dùng để theo dõi mọi di chuyển của vệ tinh, và một tầm họa đồ Đất-Nguyệt-cầu để theo dõi các vệ tinh Rangers của Hoa-Kỳ.

Vào phòng nhận tin, trước mặt một chiếc máy đo qui đạo, là những máy thu thanh, mở thường trực để « bắt » bất kỳ lúc nào, mọi luồng sóng của Nga và Mỹ.

Trên vách một bảng ghi số lượng các cuộc phi hành. Ở giữa, sát bên cái « vô lăng » để điều khiển ăn-tên trên nóc, có máy tìm tảng sô để bắt cho toàn vẹn các tin tức từ vệ tinh về đất liền và ngược lại.

Thêm vào đó lại có một máy tối tân « Sélébénomètre » dùng

để theo dõi hiệu quả hơn những cuộc khám phá Nguyệt-cầu sắp tới.

Kè đó là phòng ghi băng và tài liệu, phòng thí nghiệm, phòng tối v.v..

Một cái chết đau đớn

Ngày 11.11.62, một ngày đáng ghi nhớ. Cách đó ba hôm, anh em Cordiglia có theo dõi được một cuộc phi hành của một không gian thuyền, và theo họ đoán, có mang theo Belokonev.

Những tin tức qua lại đầu tiên giữa Nga và phi thuyền vẫn được bình thường, hai anh em nghe rõ mồn một.

Bỗng nhiên cuộc đàm thoại chuyền qua một hướng mới :

Phi hành gia Belokonev nói xuống :

— Coi chừng! Coi chừng! Có lẽ phi thuyền Vostok sẽ đi sai hướng... Chú ý, chú ý, đừng thí nghiệm nữa... Có thể nguy hiểm. Tôi đã quay phim bên ngoài cả rồi, như đã dự định... tốt lắm.

Nghe đèn dây, tiếng máy thu thanh im bặt, thỉnh thoảng có những tiếng rất khó nghe

và không đoán được là gì, đại khái:

— Máy xoay tinh thăng bằng đã hỏng — Belokonev nói xuống. Tất cả đều đen thui... rất đen... Vâng, những vật li ti độ 2 hay 3 ly...

Có tiếng hòi dường như là: Những vật ấy như thế nào? Có thể thu ở bên ngoài một ít không?

— Tôi sẽ cõ gắng — Belokonev đáp — nhưng không chắc được đâu. Trời lạnh lắm, nhiệt độ xuống rất thấp... Mong sẽ được... Vâng ngày mai, được đấy... chúc ngủ ngon...

Qua sáng hôm sau, anh em Cordiglia lại tiếp tục theo dõi. Sau mấy tiếng « lộn xộn » đầu thường lệ, là cuộc đàm thoại của Belokonev, đang lờ dở. Anh chàng nói đèn đoạn:

— Tôi đã... làm được việc ông dặn hôm qua rồi. Đã chụp được một mảnh. Rất kỳ lạ... cầm trên tay không thấy nặng nề gì cả.

Tinh linh, nghe trong máy như có chuyện gì mới xảy ra.

Nghé tiếp:

— Đợi chút! Hãy đợi! Sao? Bức xạ à? Sao không

thầy trả lời?... Anh nói đi... À, À, ừ, gấp ngay bây giờ... Còn cái gì gây tiếng động kỳ lạ ày?

Máy lại ngừng một chút... Anh em Cordiglia đoán chừng như có chuyện bất lành đang xảy ra trên phi thuyền và mỗi lúc mỗi gấp rút hơn.

Lại nghe nói tiếp:

— À! ày là... ày là máy bình điện -- (ừ, nói đi).. Các bình điện bị hỏng... Tôi đang thay thế vào các đồ dự trữ đây... Được rồi! Được rồi đây i (Phải không?)... 46, 66, 456, 88... là những dụng cụ và bộ phận bị hư hỏng... Dưỡng khí! Xin các ông tiếp tè dưỡng khí cho.. các đồng chí ơi! Tôi không làm gì được nữa cả, không sửa chữa được. Chịu rồi! Chịu rồi! Xin các đồng chí tin cho!... Và hiều tôi, hiều tôi... Ô! vắng vẻ quá! Ghê rợn quá!..

Đó là những tiếng cuối cùng...

Cuôn băng chỉ còn ghi những tiếng không đâu vào đâu của muôn ngàn làn sóng giữa không gian đưa về.

Cô Teresa vừa dịch xong các đoạn vừa kè trên liên khóa máy lại. *

Người ký giả theo dõi câu chuyện qua cuộn băng từ nay giờ, mỗi phút mỗi thêm kinh ngạc.

Là chuyện thực tế hay ma quái đây? Anh còn đang hoang mang thì cô Maurizia kè tiếp theo một số chi tiết và những chuyện không ghi chép trong băng được.

Theo cô ta, phi hành gia Alexei Belokonev có lẽ được thiên hạ biết được là do một ảnh của anh trên tờ tuần báo Ogoniok của Nga vào tháng 8 năm 1960.

Còn về câu chuyện thu vào cuộn băng vừa nghe đây, có thật hay giả thì có nhiều bằng chứng để chứng minh là thật: Äng-tên không lồ đã hướng đúng chịu của phi thuyền, nhờ đó mà theo dõi được phi thuyền lúc bay đứng hay bay nằm, sự thu tín đều đặn cứ mỗi lần cách nhau từ 80 đến 90 phút, và nhất là trung tâm đã nằm được đích xác tầng số đặc biệt mà người Nga dùng riêng trong các công cuộc thí nghiệm không gian.

Những nghi vấn

Tuy nhiên, cũng có nhiều người còn thắc mắc.

Trước hết là tại sao anh em Cordiglia không cho ai biết tầng sô là bao nhiêu. Và lại, tại sao máy móc họ thua kém xa các máy rất tồi tàn của các Đài lớn nhất thế giới mà lại « bắt » được những câu chuyện kinh dị như thế, trong lúc các đài kia chịu bất lực?

Cuối cùng nêu cuộc phi hành của Gagarine chỉ được tiết lộ sau khi trở về địa cầu là chuyện có thật thì sao các cuộc bay sau đó không nghe tiết lộ?

Những cuộc phỏng phi thuyền của Nga tất nhiên không được công bố nhưng đợi khi các phi hành gia đang bay họ mới đưa tin ra. Thì thỉ tại sao chuyến bay của Belokonev lại không được loan tin? Nhất là khi anh này là người bay sau chuyến của Titov vào ngày 6-8-61 và của Nikolaiev và Popovitch ngày 11 và 12-8-62 và trong chuyến ấy, tai nạn đèn sau 4 ngày bay mới xảy ra?

Sự thật là đâu? Mọi các chuyên viên thế giới hãy đề tranh luận với ban tham mưu họ nhà Cordiglia.



CUỘC SỐNG, tương lai, và bạn bè...

NHỚ một lần hồn vỡ
Nhớ một lần tim se
Tao, mày nương gác trọ
Nghe hồn sầu lê thê

Chưa một lần tao gọi:
— Tao thương mày nghe Nhân!
Chưa một lần mày nói:
— Tao thủy chung nghe Băng!

Mày sống bằng câu hát
Trong phòng trà buồn nôn
Nhìn gian phòng bộ-lạc
Buông lời ca tui hờn

Tao sống bằng cây bút
Đem thơ bán chợ đời
Nhìn con người địa ngục
Tao cắn bút nét môi

Đây ly cà-phê đắng!
Đây ly rượu cay nồng!
Mày cúi đầu cảm lặng
Hờn tuổi đời đi rong

Đã bao lần thất nghiệp
Chúng mình nằm co-ro
Trong gian phòng kinh khiếp
Chứa ngày mai mơ hồ

Rồi bao lần mình khóc
Vì tao buồn, mày buồn!...
Cuộc sống đầy tang tóc
Non sông đầy đau thương

Và một ngày mày chết
Bên một nhà thương lao
Tiếng ca mày thêu dệt
Không còn buông lên cao

Tao nhìn mày nằm đó
Như thần thánh lưu đày
Tao quỳ bên nấm mộ
Chít khăn sô của ngày

Bây giờ tao không khóc
Nhưng căng đầy bi thương...
Bây giờ tao cô đơn
Nhưng hồn tao diên cuồng...

Ai cho đời là mộng?...
Đâu? địa-ngục-thiên-đàng
Gia đình và cuộc sống
Phủ trong đời con trai.

• YÊN - BẮNG
(trong thi phẩm SẦU
sắp xuất bản)



★ Ngải - Văn

• NGUYỄN-KHANG dịch

NGÃI-VĂN, tên thật là Hùng Côn Trân, người huyện Lô Châú, tỉnh Giang Tô, là một nhà văn có bút pháp tinh kỳ mới mẻ, bối cục sâu sắc.

Nhờ quyền «Thanh Xuân» mà chấn động văn đàn. Ngoài ra, còn những tập tùy bút «Ngực cảng», tiểu thuyết «Lời nguyện sinh tử», «Xuân về trên gác trọ», «Những cặp vợ chồng» v.v... đều là những tác phẩm vang bóng một thời!

Ngoài cửa mưa bay lâm tấm
gió cuồn đầy trời, tôi vội
vàng đóng cửa lại. Trong cửa
thật là êm đềm, yên tĩnh.

Ngoài cửa có tiếng ồn ào
huyên náo của những người
bán buôn lắp nập, tôi nhẹ
nhàng khép cửa. Trong cửa
lập tức im lìm, vắng lặng.

Chỉ cách có một tảng cửa
mỏng manh, mà trong cửa và
ngoài cửa biến thành hai thế
giới khác nhau!

Tôi thích ngồi trầm tư
mặc tưởng ở trong này cánh cửa.
Tôi lại càng thích thảm
hướng những phút êm đềm
thú vị của bầu không khí tĩnh
mịch yên lành bên trong cánh
cửa.

Nhưng tôi lại chê cửa, vì rằng
cửa đã tạo sự cách biệt giữa
người với người; cửa đã tạo
nên lòng hẹp hòi ích kỷ cho
nhân loại, chính cửa đã đẩy
bất người ta ra khỏi khung
cánh thiên nhiên của trời đất.

Cõi lòng nào bị giam hãm
lâu ngày trong cánh cửa, thay
đều không biết được sự mến
mang vĩ đại của vũ trụ, không
thể thường thức được sự trang
nghiêm của tạo vật.

Người nào bị cách biệt lâu

ngày bên trong cánh cửa, thì
có thể tự mình làm cho mình
bị cô lập.

Đứng trong này cánh cửa
với tư tưởng tự cao tự đại,
đèn chừng đột ngột bước ra
khoảng mênh mông vô tận bên
ngoài cánh cửa, thay khắc cảm
thầy minh thật là nhỏ nhoi,
như một chiếc bách trôi giạt
giữa trùng dương đại hải...

Trong cửa và ngoài cửa, có
hai thế giới hoàn toàn khác
biệt với nhau, thì con người
đối với cánh cửa cũng có hai
quan niệm khác nhau:

Có người thích tự mình
giam hãm mình trong cánh
cửa để sống một cuộc đời im
lim lặng lẽ, cũng có người
thích bay mình ra khỏi cửa, để
sống cuộc đời phiêu bạt giang
hồ.

Tôi từng hỏi một người
chôn chân bó gồi trong cánh
cửa rằng:

— Bắt cháp chung quanh
mình ba đào sóng dậy, anh cứ
sóng yên ổn trong tố âm của
mình; bắt cháp ba bên bốn bề
đều là cảnh giông tố bão bùng,
anh thỏa mãn mà sống với
đời sống yên lành của anh, anh
thật là người sung sướng nhất
trên đời!

Anh ấy thở dài trả lời:
— Bạn đừng cười tôi, tôi

TRONG CỬA

cũng từng có một lý tưởng
cao siêu, một hùng tâm bồng
bột, tôi cũng từng muôn làm
một việc oanh oanh liệt liệt để
đời, nhưng mà...

Anh ấy đưa mắt nhìn cánh
cửa đen ngòm, nói tiếp:

— Hoàn cảnh đã không cho
phép!...

Tôi hỏi:

— Anh vẫn có thể thoát
khỏi cánh cửa này một cách
can đảm kia mà?

Anh ấy cúi gầm đầu xuống,
lầm bầm:

— Nhưng tôi là con người,
tôi vùng vẫy không thoát
thường tình của nhân loại.

Tôi yên lặng không trả lời
nữa.

Tôi cũng đã từng hỏi một
người thích đời sống bồng
bề sông nước bên ngoài cánh
cửa, rằng :

— Ba bên bốn bề đều là
mưa gió vời vời, cớ sao anh
không đi tìm một cánh cửa yên
lành để mà đụt mưa, trốn gió?
Trước mắt anh là cảnh sóng
to biền cả, cớ sao anh không
đi tìm một chỗ yên ấm
để mà trốn sóng? Một con
chim chieu mỏi cánh, cần phải

có một chiếc tổ ấm để nghỉ
ngơi?

Người ấy đưa mắt nhìn
khung trời bao la bát ngát,
nói một câu đầy hào tráng:

— Mưa gió có thể trui rèn ý
chi của tôi, biến to sóng cà có
thể làm cho tâm hồn tôi khoáng
đạt; chỉ có nằm trong cơn bã
đào biển động mới có thể tờ
ra ý chí vững chắc của mình,
mới có thể xây dựng được một
sự nghiệp huy hoàng, sáng lạn.



Đôi mắt của anh bỗng dambio dự, nói:

— Tôi sợ, tôi sợ tẩm lồng
hẹp hối ich kỳ bện trong kia
cánh cửa, tôi sợ sự yên lành
em ái đó có thể làm hao mòn,
hủy diệt ý chí và tự do của
con người.

— Nhưng mà...anh cần tìm
người để thừa kế sự nghiệp
của anh!

Người ấy dõi mắt nhìn về khung
trời ngao ngat, gió đưa thẳng

luồng, nói một câu đanh thép :

— Nếu sự nghiệp của tôi mà cần người thừa kế, thì người thừa kế ấy không nhứt định phải là người bên trong cánh cửa.

Tôi nghiêm trang, kính cẩn cúi đầu!

Nhưng... một vật gì có tánh chất huyền bí thì thảy đều có sức hắp dẫn lạ thường.

Chỉ một cánh cửa mỏng manh như thế mà ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới khác nhau! Thế là mỗi năm, mỗi tháng, mỗi ngày, không biết có bao nhiêu thanh niên nam nữ đã say sưa đê tường tượng xây đắp cho mình một cánh cửa.

Khi có một giọng nói trang nghiêm hỏi một chú rể đang tràn ngập vui tươi, sung sướng :

— Kết hôn là một cánh cửa thiêng liêng, từ nay về sau mi sẽ công hiến tất cả, để gánh lầy trách nhiệm bên trong kia cánh cửa ?

Thì chú rể ngang nhiên trả lời:

— Chính thế !

Giọng nói lại hỏi cô dâu mỹ miều, ranh mãnh, rằng:

— Kết hôn là một cánh cửa nghiêm trang, từ nay về sau mi phải hy sinh tất cả, để gánh lầy trách nhiệm bên trong kia cánh cửa?

Cô dâu nở một nụ cười tươi như hoa, trả lời:

— Chính thế!

Từng lớp, từng lớp cửa. Muôn-muôn nghìn-nghìn cánh cửa, cứ như thế mà xây dựng, mà lan tràn khắp ven trời góc biển, tận núi thẳm từng sâu...



Có những cánh cửa bằng cây đơn sơ giản dị, có những cánh cửa bằng cầm thạch nghiêm trang kín cổng cao tường, có những cánh cửa bằng sắt uy nghi lồng lẩy.

Mỗi một loại cửa, đại diện cho thân thế và nếp sống của một lớp người, cửa tượng trưng cho sự thịnh suy của từng thế hệ.

Làm cho tôi khó hiểu nhất là cửa sắt.

Biết bao nhiêu người bắt hạnh sống sau cánh cửa sắt

mà khao khát, thèm thuồng tự do. Họ trông đợi từng tia nắng ở bên ngoài cánh cửa, vậy mà lật lùng thay, có nhiều người lại từ bỏ những tia nắng ấm áp bên ngoài cánh cửa, vung tiền ra để tạo những cánh cửa sắt, giam hãm lầy cuộc đời mình.

Cửa đóng im im, tỏ vẻ trang nghiêm mà ngạo nghẽ; cửa khép hờ có vẻ huyền bí; cửa mở toát ra, tỏ vẻ hoan nghinh, chờ đợi...

Bên trong cánh cửa, có một

khung cảnh êm đềm, có lời ngọt ngào quyên rũ, có những giấc mộng đầy thi vị, có những ảo tưởng nghìn tia muôn hồng.

Bên ngoài cánh cửa, có mưa, có gió, có bão bùng giông tö, có cảnh đất trời mênh mông vô tận, cũng có một tương lai sáng lạn, huy hoàng..

Ô hô ! Chỉ có một cánh cửa mỏng manh, và ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt !



* NÊN LÀM GÌ ?

Có người hỏi cô Dany Robin, làm đàn bà có lợi gì ?

— Lợi nhất cho họ — Dany trả lời — là người đàn ông không thể sống không đàn bà. Đó là điều làm cho họ tự mãn tự phụ nhất, và giúp cho họ tự đánh giá khá cao. Nhưng xin thành thật mà nói thêm, nếu Chúa cho tôi được tự do lựa chọn, muốn làm đàn ông hay đàn bà, thì thú thật... tôi xin làm đàn ông thôi.

— Tại sao ?

— Bởi vì tôi yêu đàn ông, và thích làm đàn ông. Để làm những cái mà đàn ông làm trong lúc đàn bà không thể làm được.

Bia midol

Trị các chứng đau nhức
và cảm cúm

CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

THỦ TÌM HIỂU

NHỮNG
HỘI NGHỊ
QUỐC-TẾ
QUAN-TRỌNG

TỪ HỘI NGHỊ BANDOENG 1955

DỄN
ALGER
NGÀY
NAY

* Nghiêm-phú-Lưu

THEO các nhà bình luận Quốc Tế thì từ năm 1945 tới nay, có ba sự việc quan trọng Quốc Tế, có nhiều ảnh hưởng nhất đã xảy ra trên Thế Giới.

Sự việc quan trọng thứ nhất là Hội Nghị Yalta đã họp vào năm 1945 giữa Anh, Nga, Hoa Kỳ để phân chia Thế Giới sau ngày Đại Chiến thứ hai.

Rồi tới Hội Nghị Bandoeng họp ngày 18-4-1955 tại Nam Dương, và Hội Nghị Quốc Tế Thương Mại họp vào tháng 3 năm 1964 tại Genève.

Hai Hội Nghị này là những cơ hội đã đánh dấu hùng hồn sự trỗi dậy và sự trưởng thành của các nước trước kia chỉ là những thuộc địa, hay là nửa thuộc địa của các nước Thực Dân và Đế Quốc tại Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ La-Tinh.

Trong bài này, xin nhắc qua mấy điểm chủ yếu về Hội Nghị Bandoeng. Một Hội Nghị đã gây được tình đoàn kết giữa nhiều nước còn đương phát triển trên Thế Giới.

26

THỦ TÌM HIỂU

Hội Nghị Bandoeng ngày trước

Tại Djakarta, thủ đô của Nam Dương, trong tháng năm vừa qua, người ta mới kỷ niệm 10 năm ngày hội họp của Hội Nghị Bandoeng năm 1955.

Hội Nghị này thật là một bước ngoặt quan trọng của lịch sử nhân-loại, vì Hội Nghị đó, do Nam Dương triệu tập :

1.— Là một Hội Nghị đầu tiên trên Thế Giới, đã quy tụ riêng được các nước tại Châu Á và Châu Phi tức là các dân tộc da đen và da vàng chứ không có sự tham dự của một nước da trắng nào cả.

2.— Là một Hội Nghị đại diện cho một khối dân số gồm có một tỷ 500 triệu người trên Thế Giới. Những người này, họ đã cảm thấy cái vinh dự tự ý trỗi dậy, tự ý nâng cao liên tục trình độ giác ngộ và khoa học, văn hóa, kỹ thuật, tự ý đoàn kết đấu tranh để tự lãnh nhiệm những vai trò then chốt trên bình diện, Quốc Tế tương xứng với khối nhân lực hùng mạnh nhất Thế Giới và các kho tài nguyên phong phú của đất nước của họ.

3.— Là một cơ cấu đầu tiên và duy nhất đã làm nổi bật các ý chí nhẫn nại, cần cù, song cũng hiên ngang, kiên cường, bất khuất và sinh động của các dân tộc vẫn bị mệnh danh là « chậm tiến ». Tại Hội Nghị này cũng đã thiết lập được những đề cương chung, cùng nhau cố gắng đoàn kết và hăng say chống đế quốc, chống thực dân mới và để bảo vệ nền độc lập dân tộc mới thu hồi được nền tự do dân chủ của nước đó.

4.— Là một cơ cấu có thẩm quyền duy nhất, đã đề ra được những nguyên tắc căn bản của cuộc chung sống hòa bình, cần thiết lập giữa các nước trên Thế Giới.

Một điểm chính về Hội Nghị tại Bandoeng

A) Khung cảnh lịch sử của Hội-Nghị.

Hội Nghị Bandoeng đã nhóm họp ngày 18-4-1955 tức là gần 10 năm sau ngày kết thúc Thế Chiến thứ hai.

Trong lúc đó :

1.— Tổng số các nước mới thu hồi được nền độc lập dân

Tộc chưa quan trọng lắm. Tại Phi Châu lúc đó chỉ có các nước sau đây được độc lập. Đó là Ai Cập, Arabie, Séoudite, Libye, Soudan, Ethiopie, Côte d'Ivoire, Libéria. Ngày nay (tháng 4-1965) số quốc gia độc lập đã lên tới 37 quốc gia kề cả Zambie (Bắc Rhodésie) và Gambie là hai nước thứ 36 và 37 được độc lập tại Phi Châu.

2.— Trên Thế Giới chiến thắng Điện Biên Phủ chưa gây được nhiều tiếng vang sâu rộng trong đại chúng của nhiều nước

Á Phi, vì lẽ các nước này chưa độc lập thì trách vụ thông tin chưa được xác thực và tự do, sự xuyên tạc và cố tình bung bít sự thật của các bộ máy chính quyền còn trong tay các nước thuộc địa.

Và lại lúc đó (4-1955) cuộc di cư từ Bắc Việt vào Nam Việt chưa được kết thúc. Quốc Dân Việt Nam chưa chú ý tới Hội Nghị Bandoeng.

3.— Tại Algérie, cuộc kháng chiến chống Pháp lúc đó chưa được hoàn toàn thắng lợi, nên dân tộc Algérie lúc đó cũng mới chỉ cất cử có quan sát viên thông thường tới dự Hội Nghị này thôi. Trong tháng 6-1965 thì lại

chính Algérie tổ chức Hội Nghị lần này tại thủ đô Alger và là một trong các Quốc Gia được đứng lên triệu tập Hội Nghị.

Tại sao thế ? Vì ở Phi Châu, cũng như Ethiopie chống nước Ý, Algérie là nước đã có công kháng chiến thực sự chống Pháp để dành quyền độc lập dân tộc. Mà trên đường Quốc Tế, đối với các nước mới trỗi dậy thì dư luận Quốc Tế đã đề cao rất nhiều, các Quốc Gia đã treo gương sáng trong công cuộc kháng chiến anh dũng chống Đế Quốc và thực dân, dựa theo ý chí hiên ngang, kiên quyết và tinh thần chịu đựng gian khổ, tự cường, tự lực cánh sinh, quyết chiến quyết thắng của nhóm người lãnh đạo đã biết động viên được đông đảo quần chúng và khuyến khích quần chúng triệt để tham gia vào cuộc kháng chiến gian khổ này. Tại Algérie chính Ben Bella và chính phủ kháng chiến Algérie là lãnh tụ và là kết tinh

của tinh thần anh dũng bộc phát của dân tộc. Nay chính Ben Bella và Chính Phủ Kháng chiến này được vinh dự đứng lên triệu tập Hội Nghị Bandoeng lần thứ hai.

B) *Thái độ của Nga, Mỹ đối với cuộc khai mạc Hội Nghị Bandoeng năm 1955...*

Có nhiều nhà văn, nhà báo đã ví ngày khai mạc Hội Nghị Bandoeng (18-4-1955) cũng như là ngày (14-7-1789) tại Pháp, là ngày dân tộc Pháp đã nỗi dậy cách mạng để phá thành Bastille ở Ba Lê. Thành này đã tượng trưng cho sự thối nát, áp bức, của những chế độ phong kiến, quan liêu tại Pháp từ trước.

Trong số nhà văn này thì có Ông Arthur Conte, Chủ tịch Liên Hiệp Tây Âu từ năm 1960 tới 1962. Ông này là tác giả nhiều tác phẩm về lịch sử cận đại, trong đó có quyền sách đáng chú ý nhất là quyền sách nói về Hội nghị Yalta. Cũng vì tác phẩm văn chương và khảo cứu này, nên Ông Arthur Conte đã được giải thưởng Quốc Tế Historia. Hiện nay ông sắp cho xuất bản một tác phẩm mới về Bandoeng.

Vậy theo Ông Arthur Conte thì Hội Nghị Bandoeng là một chỗ rẽ của lịch sử nhân loại, vì Hội Nghị này, cũng như ngày phá vỡ thành Bastille tại Pháp (14-7-1789), đã mở một kỷ

nguyên mới cho lịch sử và khởi mào cho công cuộc chia những mảnh rìu chí tử vào thành trì kiên cố của những nước nào còn phong kiến tham nhũng, đế quốc, thực dân mới và cũ trên Thế Giới — người bóc lột người...

Đối với ngày lịch sử vê vang đó của các nước đương phát triển, thì Nga và Mỹ là hai nước đã chia đôi Thế giới ở Hội nghị Yalta, nghĩ sao và đã có thái độ gì ?

Thật là một điều kỳ lạ...

Trong ngày lịch sử quan trọng của các nước chậm tiến Á Phi đó thì Tổng thống Mỹ, Ông Eisenhower đã đi đánh cầu một cách ung dung; còn Ngoại trưởng Dulles thì đã tuyên bố rằng: « Hội nghị này không quan trọng mấy... Họ chỉ họp để bàn suông, rồi lại giải tán một cách hùng hồn thôi... Không hơn không kém...»

Còn các yếu nhân Mỹ khác thì họ đã khôi hài tuyên bố rằng: «Những người Á Phi đã định thiết lập một lực lượng thứ ba... Song một lực lượng thứ ba mà không có lực lượng thì chỉ là một lực lượng trống rỗng...» Thật là một sự

THỦ TÌM HIỀU

khinh miệt đáng kẽ dối với một Hội nghị có tính cách quan trọng như thế.

Còn Nga-sô ? Nga sô lúc đó vì những sự mâu thuẫn và những cuộc thanh trùng nội bộ nên cũng đã bỏ rơi Hội nghị này mà không quan tâm đến mấy.

Thật vậy, tại Nga, Staline đã từ trần ngày 5-3-1953. Sau Staline mất đi rồi thì Khrouchtchev đã tìm cách chiếm dần quyền thế, và cố gắng thanh trùng những phần tử thân Staline để nắm lấy ban Bí thư của Đảng và « bộ máy nhà nước ».

Vì vậy, ngày 14-3-1953 Malenkov đã bị cách chức Bí thư thứ nhất của Đảng, ngày 10-7-1953 thì đến phiên Béria nhân vật thứ hai của Nga-sô cũng bị cách chức và ngày 14-12-1953 thì bị thủ tiêu.

Sau những cuộc thanh trùng đầm máu khác trong năm 1954, cho tới năm 1955 (tháng 2) Malenkov đã bị loại ở Nga và tại Hung-gia - lợi ngày 18-4-

1955 Hegedis đã thay thế Imre Nagy Thủ tướng.

Tới tháng 2-1956 thì có cuộc Đại Hội Đại Biểu lần thứ 20 của các Đảng Cộng Sản tại Mạc Tư Khoa. Vì bị quá bận về các cuộc thanh trùng nội bộ, Khrouchtchev đã không chú ý nhiều tới phong trào mới nồi dậy ở Hội Nghị Bandoeng.

C) Người hoạt động thứ ba trong năm 1955 : Trung Cộng.

Nga Sô đã không được mời vào Hội Nghị Bandoeng vì Nga Sô đã bị liệt kê vào các nước da trắng, tuy Nga có 2/3 đất đai ở Á Châu.

Như đã ghi ở trên, trong lúc sửa soạn và khai mạc Hội Nghị ngày 18-4-1955 thì Nga Sô không vận động gì cả, vì còn bận về các cuộc tranh chấp quyền hành nội bộ giữa phe đảng của nhà độc tài cũ Staline và nhà độc tài Khrouchtchev. Còn Hoa - Kỳ thì không cho Hội Nghị Bandoeng và nhóm các nước mới trỗi dậy là quan trọng, vì Hoa Kỳ đã đứng

THỦ TÌM HIỀU

hàng đầu thế giới về vũ khí nguyên tử và cường độ phát triển kinh tế. Thật vậy, trong năm 1955 Hoa-Kỳ có một số vàng dự trữ lên tới 27 tỷ mỹ kim và Hoa Kỳ lúc đó đã cấp viện trợ kinh tế cho nhiều nước trên Thế giới.

Trước hai thái độ lùng khùng và tiêu cực của Nga và Mỹ thì có một nước thứ ba đã hoạt động mạnh mẽ tại Hội Nghị này. Đó là Trung Cộng.

Khi khai mạc Hội Nghị năm 1955 tại Bandoeng, có hai nhân vật được chú ý tới nhất, là thủ tướng Nerhu và thủ tướng Chu Ân Lai.

Vì trong năm năm trước ngày Hội nghị tức là trong năm 1949, Trung cộng đã có thành tích thắng lợi trong công cuộc chẽ ngự chẽ độ phong kiến thời nát của Quốc dân đảng, và đường lối chính trị lấn kinh tế của Trung cộng là tự túc tự

cường, chịu đựng gian khổ để kháng chiến, xây dựng quốc gia, nên hồi đó ngôi sao của Nerhu đã phải nhường bước dần dần cho Chu Ân Lai. Bởi lẽ đó, phần nhiều các dự thảo nghị quyết về Hội nghị đều do các phái đoàn của Trung cộng đề trình nhất là các nguyên tắc về chung sống hòa bình mà ngày nay các báo chí Á Phi vẫn còn nhắc lại mãi.

Tháng ngày qua... Số các nước độc lập tại Á Phi tăng cường lên nhiều. Trước kia tại Hội nghị có 29 nước được mời trong đó có 3 quốc gia Phi châu độc lập nay đã lên tới 37 nước.

Như vậy, ngày hôm nay, Hội nghị « Bandoeng thứ hai » tức là Hội nghị Alger sắp đến chắc sẽ đem lại nhiều điều thay đổi kề trên vòm trời quốc tế...



* CÓ LỄ HƠN VIỆT NAM THƠ MỘNG NHIỀU

Tính vào cuối năm 1961, dân số Úc (Australia) là 10.604.000 người. Kè ra đỡ đồng cứ 100 người có 20 xe hơi, 22 máy điện thoại, 60 máy ra-dô, còn dân đô thị thì cả 100 người đều có trăm máy vô tuyến truyền hình.

Dung midol
trị các chứng đau nhức
và cảm cúm
CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY

1360/B.Y.T./D.P.D.C.

khi anh nhìn

● SONG-HOÀI
(Phú-Yên)

Bên phiến nước thủy-triều
anh ngồi yên ở đó
nhìn cuộc thế tiêu diệu
bằng đôi người lứa đó

Phố phường — đồng ruộng xanh
giờ biển thành sa-mạc
dưới khói óc văn minh
của loài người độc ác

Bầy qua đen bay qua
tiếng kêu gào quái dị
than vẩn như hồn ma
khóc bài ca nguyên-thủy

Loài quý dữ kiêu căng
võ tay cười điên dại
xem những nỗi nhọc-nhăn
mảnh đất nghèo quằn-quại

Chúng banded chiến tranh
như rong rêu sỏi đá
xác thân Mẹ tan tành
sao chúng điềm nhiên lạ

Chiều lột xác vào đêm
những buồn đau chuyền tiếp
còn gì nữa không em
tiếng súng gào đạn thét...

THẾ - GIỚI
BÍ - MẬT
CỦA

ONG VÒ - VĒ

* Quê-Thanh

MỘT
LOẠI SINH
VẬT LÂU
ĐỜI TRƯỚC KHI
LOÀI NGƯỜI
HIỆN DIỆN TRÊN
TRÁI ĐẤT

MỘT ngày nào đó thuộc
về mùa Xuân, Ông Vò
Vẽ đột nhiên xuất hiện bỗn thieu
và bị tê cứng mình mẩy vì ở lâu
trong « ngôi nhà » mùa đông
của nó. Khi mặt trời sưởi ấm,
nó vươn dài những cái chân ra,
ban đầu một cái rồi đến những
cái khác. Chầm chậm sự tê
cứng biến mất và các khớp chân
trở lại nhanh nhẹn với nó. Nó
có thể còn ở lâu hơn đang lúc
mùa đông lạnh ghê gớm còn
tồn tại bởi vì nó có khả năng
làm giảm bớt sự ẩm ướt chứa
đựng trong thân thể nó cho

đến khi cái da màng mỏng của
nó khô — vì thế, thân thể của
nó không thể bị chết đóng được!
Để giúp việc đem lại sức mạnh,
nó khẽ đập đôi cánh của nó kêu
vù vù, như vậy, có thể đem lại
cho nó một ít sức nóng.

Một lát như vậy, Ông Vò Vẽ
bò chậm chạp từ chỗ ở của nó

nơi mảnh vò cây uốn cong to lớn. Nó bắt đầu rung cảm với đồi sống mới, với ánh sáng và sự ấm áp của mặt trời mùa xuân. Nó bám chặt cành cây nhỏ làm cái neo và rồi cố gắng với cặp cánh của nó. Nó đã cử động được, dù vẫn còn tê cứng một lát trong việc xếp cánh lại, những cặp cánh này sẽ hoàn toàn cử động được sau khi Ông Vò Vẽ đã hấp thụ và sinh sản nhiều sự ấm áp.

Nó nói lồng cái « neo » ra và lướt nhẹ vào không khí. Trong khi vài phút sau đó, nó lập tức tìm kiếm hàng xóm của nó trong một vòng bay ngắn. Lúc này nó xuất hiện là một con Ông Vò Vẽ mãn nguyện. Tôi cho rằng được mãn nguyện đối với sinh vật trở ra ngoài sau một giấc ngủ lâu dài và với một trực giác của bản năng tính và sự ước muốn có tính cách di truyền thành lập một « thuộc địa » mới cho nó.

Trong mùa hè trước, nhiều việc đã xảy ra làm cho sự tồn tại của nó có thể. Nó là một hội viên của đại gia đình đã gia nhập trong nhiều hoạt động cho lương thực công cộng, và tất cả những việc xảy ra cho đại gia đình đó, đã hình thành bản

năng của nó, dự bị cho nó những gì mà nó sẽ làm bây giờ cho mùa hè khác đến.

Gia đình cư ngụ trong một nhánh cây to lớn, chìa ra bên trên một cơn lạch nhỏ, một nơi cư ngụ lý tưởng ! Trứng nở của Ông Vò Vẽ đã có từ một gian phòng tắm tối, to rộng hơn cái vòng của những đứa em ở dưới nó, những nhân công ; thức ăn của nó được cung cấp từ những cái miệng của các chị vú ; định mệnh đã ban cho nó đặc ân của một Hoàng Hậu, bởi vậy, là kẻ thu nhận sự dâng tặng, giữ gìn săn sóc kẻ nô lệ. Rồi đến sự quấy rối riêng biệt, sự giải tán tò ấm, sự giao cấu của một vị nữ hoàng mới và cái chết của người còn lại ở già đình.

Thời tiết lạnh đã báo cho biết biến cố đó. Cuộc giao cấu không lâu, nhưng vừa đủ cho sự còn lại đời sống của nó. Rồi nó (một con Ông Vò Vẽ cái) trong số những nữ hoàng khác, đã tìm chỗ trú ngụ bắt cứ chỗ nào ấm áp phía dưới những vò cây ! Bây giờ điều đó là bóng mờ quá khứ.

Ở gần một cái ao nước nào đó tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Trên những bờ ao đó hơi thở đầu

tiên của mùa xuân đã làm kích thích những cây xanh nhạt, chỗ điểm này Ông Vò Vẽ ta đã khởi hành băng đường thủy. Nó nhẹ nhàng đậu xuống một bãi cát trắng và uống một hơi dài nước trong.

Rồi nó hít thở khí trời cho tươi tinh và mạnh mẽ trở lại. Một vài vòng chầm chậm cé, vụt nhanh có đã mang nó đến bên cạnh một lùm chồi nhỏ. Lên top đỉnh cái chấm cửa rào, nó hạ xuống, giữ thăng băng, mau lẹ như bộc lộ một niềm vui.

Do chất mềm nhão trong miệng nó, nó nhai gặm những chấn cửa hàng rào mềm dịu, hoặc nhồi cho đến khi chất liệu này gần như là một chất nước có màu hơi xám. Rồi nó trét chất liệu này ở trên phía dưới một cành cây khỏe mạnh theo sức tưởng tượng của nó, làm thành hình dáng và duỗi rộng chất cồn dán ra vào một thứ kính ảnh mà nó dính chặt vào thân cây như chính nó là cái vò cây vậy. Nó mê mãi công việc này cho đến khi nó như nhô dần lại trong một sợi giấy thừng « giấy » cứng cáp, hoặc mạnh đồ chơi của chúng đòn hỏi thúc ăn một cách rất là háu ăn. Hình như nó không thể có đủ thức ăn. Chất ăn bỗ

nó lại làm một vòng du lịch từ hàng rào để tìm kiếm chất liệu đủ cho công việc.

Công việc của nó thế là giây lát đã xong. Rồi từ điểm này nó bắt đầu tò chúc cơ cấu của tò ong, (thường có bốn lỗ), tương tự một lỗ cá nhân tìm thấy trong tò ong, thường ngoại trừ cơ cấu này không đến nỗi hoàn toàn như kỹ hà học nhưng là « giấy » thay vì sáp. Ngay sau khicái lỗ đầu tiên này xong, nó đề lại một trứng trong đó, buộc chặt cái trứng vào cái lỗ với một chất keo dính. Sau hết, bây giờ thì việc gì sẽ xảy ra cho nó ? Chắc chắn là một đại diện cho giống giòng nó sẽ tiếp tục sinh tồn khi nó qua đời và cứ thế như nước chảy qua cầu.

Sau cùng, những cái trứng bắt đầu nở trong chỗ nằm của nó. Ông Vò Vẽ tận tâm đề ý những con ấu trùng nồi lên này.

Những con ấu trùng này đói kinh khủng, la hét đòi thức ăn, trong vài cơ hội, ngay đến việc cào bén cạnh cái tò của nó, giống như những đứa bé đập mạnh đồ chơi của chúng đòn hỏi thúc ăn một cách rất là háu ăn. Hình như nó không thể có đủ thức ăn. Chất ăn bỗ

dưỡng này đến với chúng trong hình thức những viên tròn bao bằng « giấy » hoặc chất keo, mà Ông Vò Vẽ mẹ đã làm từ một con sâu bướm sống nó bắt được, hay ruồi hoặc những côn trùng dễ thương khác, và pha trộn với một loại mật có ở trong nhụy hoa của các thứ cây. Như thế, ong Vò Vẽ nuôi những đứa con đang lớn của nó suốt ngày, và đồng thời hoàn thành chiều dài của mỗi cái lỗ. Nó tiếp tục việc nuôi nấng này cho đến khi những ấu trùng hoặc các cô cậu ấm Ông Vò Vẽ đạt đến một cỡ thích đáng. Rồi nó dán kín chúng ở trong những cái lỗ với giấy mỏng. Đã hoàn tất một chặng đường, nó bắt đầu sửa soạn làm thêm những lỗ khác và để lại nhiều trứng trong đó. Cái lỗ — hàng rào giấy — đang lớn, và chúng tỏ nhiều việc tiến bộ nó đã làm, càng nhiều trứng nó để lại trong đó, càng nhiều ấu trùng nó nhốt kín trong chiếc nôi xám, và càng nhiều việc tương tự nó sẽ làm. Việc này sẽ không bao giờ chấm dứt sao?

Theo dõi Ông Vò Vẽ ngày nọ qua ngày kia, chẳng bao lâu tôi đã nhận thấy rằng đây

là một sự diễn hình nỗi tiếng của mục đích hòa điệu và hợp nhất. Tạo hóa đã làm một việc quá hoàn thiện qua Ông Vò Vẽ. Từ lúc đang bắt đầu khi nó trộn một ít giấy đầu tiên nghiên nhú ra từ những cồng hàng rào, dự án đã tiến tới trong một đường lối khiến tôi cảm thấy rằng bắt cứ sự gì có thể chứng minh là có sức phá phách sự hạnh phúc của đoàn nhóm nó sẽ không có được dịp may xuất đầu lộ diện.

Rồi đến một ngày quang đãng khi các con ấu trùng bắt đầu cắt cái màng giấy dán kín của Ông Vò Vẽ Mẹ, đề ra khỏi cái phòng loài bướm đêm của chúng. Chúng bò ra ánh sáng của một thế giới hoàn toàn mới lạ đối với chúng. Ông Vò Vẽ ve vuốt chúng. Không do dự, chúng cuộn những cái chân của chúng một cách hữu hiệu và bắt đầu làm việc. Y như là chúng đã được huấn luyện trước, chúng bắt đầu xây dựng các lỗ tò và tìm kiếm thực phẩm cho những cái trứng nở.

Trong vòng cái lỗ như đã được hạn chế rõ ràng, những luật lệ, mệnh lệnh đã được quan sát và tuân hành. Mỗi hội viên tiếp tục phận sự đặc biệt của nó và nhiều nhu cầu cung cấp

ONG VÒ VĒ

đầy đủ với một loại tự động xác đáng. Đó là một tổ chức lạ thường, mỗi hội viên của mỗi gia đình có một công việc đề thi hành và làm rất cần thận. Mọi sự liên kết một cách đẹp đẽ, hiền nhiên, hợp nhất rất hoàn hảo.

Trong tổ chức làm kinh ngạc này, qua một nữ hoàng Ông Vò Vẽ, có một sự nối tiếp đích xác những gì đã xảy ra trong mỗi mùa hè cho việc xây dựng gia đình. Bản năng giống nhau chắc chắn là đã có trong mỗi con Ông Vò Vẽ, và không có gì bị thất lạc hoặc sai khớp được. Sự thật thì Ông Vò Vẽ là một sinh vật phát triển tột bậc, và loại côn trùng này đã xây dựng đàn nhóm chung của nó lâu đời trước khi con người hiện diện trên trái đất.

Trong tổ chức, những ong Vò vẽ công nhân thì là ở đa số. Chúng tiếp tục nuôi dưỡng những ấu trùng bằng cách đút chúng những viên « kẹo » nhỏ. Trong khi đó, những nữ hộ sinh Ông Vò vẽ chỉ có việc bay

trước lỗ tò ong, đập cái cánh nó phát ra một tiếng động đặc biệt làm hiệu cho ong con trỗi dậy ra và nhận thức ăn.

Trong mùa tối việc làm tuyệt diệu của Ông Vò vẽ đã bị đập không thương xót bởi mùa đông lạnh giá, chúng bị té ngã và tiến tới chậm chạp, bắt đầu tìm kiếm chỗ trú ngụ từ những cơn gió bất thẩn lạnh lẽo. Chúng lang thang khắp các ngã đường y như những kẻ lánh nạn không nhà cửa. Chúng tìm trú ngụ ở những đường nứt của thân cây ngã, những đống vôi trút xuống thành đống.

Nhưng chỉ một ít trong đoàn thiên cư vĩ đại có thể tìm ra nơi lánh nạn đó, nơi chúng có thể cầm cự với mùa đông. Nhưng dịp này các nữ hoàng lại sinh sản nhiều và chúng đã săn sóc « con cái » một cách cần thận. Những đứa con này sẽ lớn lên vào mùa xuân tới, và mỗi đứa phải tìm lấy nơi cư ngụ của nó y như ong Vò vẽ mẹ đã làm.



Một buổi chiều tôi thấy đứa con gái của Ông Vò vē đang bò một cách không vững chãi tí nào dọc theo hàng rào. Nó bò một cách chậm chạp đến nỗi mỗi bước của nó là cả một sự cố gắng. Tôi đoán rằng nó đang cố gắng tìm nơi trú ẩn cho mùa đông tới. Tôi thấy thương hại cái dáng bò lạch của nó và thử giúp nó một tay, vì thế tôi nhấc nó lên một cách cẩn thận. Mặc dù bị cất lạnh giá từ buổi sáng làm trở ngại phần nào, nhưng nó cũng cố gắng tự phòng vệ. Dĩ nhiên, nó không thể biết rằng ý định tốt lành của tôi là chỉ giúp đỡ nó trong lúc khó khăn mà thôi. Tôi tìm một chỗ nơi hàng rào bị gãy năm dài ra và cào những lá khô mục đã dồn lại đó suốt năm qua, rồi tôi đặt nó trên một chiếc giường khô đoạn bao phủ nó với nhiều lá khô, rồi tôi mang một miếng vòi cây và phủ qua lá khô, làm như vậy để che gió mưa và sương mù khỏi thấm lạnh vào mình nó.

Khi mùa xuân đến, tôi trở lại chỗ này để xem kết quả ra sao. Nhưng sự giúp đỡ của tôi đã hoài công. Một cái xác cuộn tròn trống bỗng như vòi ve, đó là tất cả sự còn lại

của cô con gái gia đình Ông Vò vē. Điều này chứng tỏ nó là một nữ công nhân chớ không phải là một nữ chúa. Chỉ nữ chúa mới có thể tồn tại qua mùa đông buốt giá mà thôi.

Chính Ông Vò vē cái là một trong những loại sinh vật mà chúng không tìm kiếm chỗ trú ngụ. Nhưng đối với tôi, sau khi đã tò mò một cách bất lịch sự thì việc quan trọng dường như là tò của nó đã được xây dựng một cách đẹp đẽ công phu.

Chúng tôi cũng biết rằng Ông vò vē hoàn toàn là một loại chịu khó nên nó phải như vậy. Thân thể của nó bóng nhẵn sáng chói và đẹp đẽ như thế, bây giờ mang nhiều vết sẹo, lặng lẽ lo cho công việc mưu sinh của nó. Cánh nó cũng vậy, hơn một lần gọn đẹp và có màu ngũ sắc lấp lánh trong ánh mặt trời, giờ đây đã sần sùi, rách tan tùng mảnh, mỏng hơn xưa và bị móp méo nữa. Chỗ trú ngụ chỉ là một công việc nhỏ nhoi của nó. Nó đã phụng sự cho mục đích của nó. Dù sao, nó cũng sẽ chết. Và vì vậy tôi, có thể sẵn sàng chấp nhận việc này với triết lý tự

phụ, không thể tránh khỏi sự ngạc nhiên, nhận định được giờ phút cuối cùng đáng sợ của nó.

Trên cánh đồng rào, chiếc tò vī đại của Ông Vò Vē đã nhào xuống trong ánh hoàng hôn của một ngày hiềm hoi đổi với nó trên mặt đất. Ở bên kia cánh đồng, những sự việc vẫn không thay đổi. Vẫn những hòn đá, cành cây, giòng suối chảy trong veo tương tự, giây hàng rào cũ kỹ ở đầu nọ. Sau đó một lúc, râu của nó khô héo rồi một sự run rẩy rung động thân thể trống không của nó, và lúc bấy giờ chính là sự chết đến với nó.

Nhưng nó đã để lại trên cành cây trong rừng hoặc một nơi nào đó một công thức làm giấy cho con người.

Ông Vò-vē, một sinh vật không có xương sống, có khả năng nghiền gỗ nát như bột, trộn lẫn với những chất hóa học có trong thân thể nó đã sản xuất ra giấy. Và ngày nay, giấy là một kỹ nghệ quan trọng đã đóng góp một phần to lớn trong nền văn minh của nhân loại, và chính là con người đã học ở kỹ thuật sản xuất giấy tài tình của Ông Vò-vē vậy !



* QUÁ LO XA *

Bà Huân-tước Uzès là người đàn bà đầu tiên được cất bằng lái xe. Thời ấy mảnh băng còn gọi là : « Băng lưu thông băng xe chạy đầu lửa. »

Khi được tin này, vào ngày 9-5-1898, giới « nam nhi chí chí » náo động cả lên... Tin động trời làm họ vô cùng lo ngại, hơn cả khi nghe tin người đàn bà đầu tiên đồ băng tú tài nữa... Lo ngại vì từ nay họ cho rằng quyền ăn trên ngồi trôc ; nam ngoại nữ nội ; nhất nam viết hưu, thập nữ viết vô của họ sẽ bị mai một.



* Nguyễn Vũ

(tiếp theo P.T. 151)

Hầu hết con gái bình dân và trung lưu đều trung thành với nếp nhu phong cổ cựu.

CUỐC « Tiêu thư đi bộ » chỉ gây được một tiếng vang hãi hùng, chứ không có ảnh hưởng gì đến đời sống của các cô gái được gọi là « Tiêu thư tân thời ». Tuần theo sát các phong trào của thời đại, nhận xét rằng danh từ « Tiêu thư » có ý nghĩa rõ rệt là chỉ có các thiếu nữ con nhà khuê các, phần nhiều là con các quan, hoặc con nhà giàu, mới tham gia các phong trào lăng mạn mới này nở, sốt sắng theo các cải cách tân thời về y phục (kiểu áo mới, giày cao gót, v.v.,)

Hai tiệm « Nhảy đầm » vừa mở ra, lôi kéo được một số công

TUẦN, CHÀNG TRAI

chức làm thông phán ở Phủ Thủ Tướng-sứ, hoặc ở các công sở khác, phần nhiều là những ông ăn lương cao và chưa có vợ. Giới giáo sư và sinh viên chưa muốn đến các nơi này, trừ những người đã du học ở Pháp về.

Các báo mở ra một trận bút chiến khá sôi nổi chung quanh đề tài : « Người Việt-Nam có nên khiêu vũ không ? » Một số dư luận đồng đảo đều kịch liệt công kích môn nhảy đầm. Trái lại, có những bài rất tán thành khiêu vũ, và tác giả đã viện ra những lý do về nghệ thuật, thí dụ như đó là một môn giải trí tao nhã của văn minh Tây-phương.

Đại đa số Sinh-viên, học-sinh, đều công-kích khiêu-vũ, nhưng dần dần chính nhiều cậu sinh-viên đã công-kích hăng nhất lại bị lôi cuốn mau nhất bởi cái mà trước kia họ cho là đồi phong bại tục.

Tuần là một trong số Sinh viên « muôn tập nhảy đầm thử xem sao », và Tuần đã thường đi nhảy những bản fox-trot, tango, valse, cùng vài người bạn, trong những tối chủ-nhật.

Phong-trào khiêu vũ bị công kích mỗi ngày mỗi kịch liệt, nhưng nó vẫn lan tràn mỗi ngày

mỗi mạnh trong giới thanh niên trưởng thành từ 21, 22 tuổi đến 40 tuổi.

Tuần nhận thấy rằng trong một vài năm đầu, vũ nữ toàn là những cô á dìe hoặc những « cô gái làng chơi ». Giới nữ sinh dù là phái « Tiêu-thư tân-thời », vẫn còn tránh xa các vũ-trường, và thành kiến « khiêu vũ là bất lương », là « đồi phong bại tục » vẫn còn ăn sâu trong quan niệm của phụ-nữ Hà-nội thời bấy giờ.

Tuy nhiên, các cô đã bắt đầu say mê « âm nhạc cải cách », danh từ rất thông dụng để chỉ về tân nhạc, theo diệu những bài hát tây. Tài tử ca sĩ Phap được các giới thanh niên nam nữ, nhất là nữ, mê nhất lúc bấy giờ là Tino Rossi. Khắp các thành phố Hà-nội, Nam Định, Hải-phòng, và sau đó tràn lan vào Huế, Sài-gòn, Mỹ tho, Cần-thơ, các thành phố lớn có đông các cô « tiêu thư tân thời », các bài hát của Tino Rossi được phổ biến rất nhanh. Ở Hà-nội, đi đường nào Tuần cũng nghe các cô hát những bài J'ai deux amours, mon pays et Paris., Je t'aimerai toujours, C'est à Capri que je l'ai rencontrée, v.v...

Và một hôm, Tuần được một cô bạn học cùng lớp đưa đến một

căn gác trọ ở đường Rue des Vermicelles, nơi tụ-hợp của « Hội Ái Tino » gồm toàn các nữ-sinh « yêu » Tino Rossi, thờ Tino như một thần tượng. Các cô nhóm họp mỗi tuần một lần, tối chủ nhật để hát những bản của Tino Rossi, dưới một bức ảnh của Tino rọi lớn và lồng kính, đóng khung vàng. Tuần được các cô cho biết rằng « Hội Ái Tino » không nhận hội viên đàn ông con trai, vì các cô chỉ « thờ » người đàn ông duy nhất là thần tượng của họ.

Số hội viên « hội Ái Tino » không quá 20 người. Tuần được giới thiệu đến đây là một trường hợp đặc biệt, nhưng không được nhận vào Club (Thường các cô gọi bằng tiếng Pháp là Club Ái Tino). Vả lại, Tuần không thích hát và cũng không phải là một « admirateur » của Tino Rossi.

Quyển tiểu thuyết « *Tố Tâm* » của Song An Hoàng ngọc Phách đã mất thời gian tính và đã bị các phong trào lăng mạn mói vượt qua. Tiểu thuyết bán chạy nhất trong thời kỳ này, 1930-1932 là quyển *Tuyết Hồng Lệ Sử* dịch của Tàu, và quyển *Mồ côi Phượng* mà Tuần không nhớ tên tác giả.

*
Tuần có một người bạn thân

quê ở Quảng-Nam, anh Phan Thanh, nguyên là trợ giáo (instituteur) giạy tại trường Thăng Long ở góc phố Hàng Cót (Rue Takou) và phố cửa Bắc (Boulevard Carnot). Một trường Cao-Đẳng tiêu học gi thi « diplôme d'Etudes primaires Supérieures (1) lớn nhất ở Hà-Nội. Phan Thanh giới thiệu Tuần vào dạy trường này Tuần dạy mỗi tuần 2 giờ Pháp văn ở lớp đệ nhị niên và 1 giờ ở Đệ nhất niên. Tuần mặc bộ đồ Tây xấu xí bằng vải nội hóa, bị học trò chế nhạo là « Thầy giáo nhà quê ». Tuần lại có thói hút thuốc mélia nhiều quá, nên bị học trò đặt cho cái tên riêng là « Monsieur Mélia ». Nhưng từ hôm chàng giảng cho học trò bài Lecture « Le petit Gavroche » trích trong bộ *Les Misérables* của Victor Hugo học trò hết chế nhạo Tuần và trái lại thương Tuần lắm.

Dân chúng Hà-Nội lúc bấy giờ đang bàng tán xôn xao về vụ một ông Phán sở bưu điện ngoại tình với một bà giáo sư, vợ của một ông Phán cùng sở, bạn thân của ông. Những chuyện « bạn và vợ » không phải là hiếm ở xã hội Việt nam bắt đầu ở thời đại nào, (1) Ngày nay là Trung Học Đề Nhập cấp.

nhung vụ « Th-Kh-Th. » sở dĩ gây ra dư luận vô cùng sôi nổi không riêng ở Hà-nội, mà cả xứ Bắc-kỳ, là vì bộ ba này là những nhân vật cao cấp trong hành chánh, mà người dân bà ngoại tình lại rất có tiếng trong giới trí thức nữ lưu. Người chồng bắt được quả tang đồi gian phu dâm phụ trong một tòa nhà ở miền duyên hải. Do đó, vụ tai tiếng nô bùng ra, làm rùm beng, gây vang dội khắp các giới trong xã hội.

Ngay trước cửa trường Thăng Long, có một nhà cho thuê xe dám ma, chủ nhân tên là Louis Chúc (2). Muốn lợi-dụng cơ hội để quảng cáo cho cơ sở của ông, Louis Chúc bèn tổ chức một cuộc biểu diễn khắp thành phố Hà-nội một hoạt-cảnh để đả kích vụ ngoại tình « bạn và vợ » trên kia. Đề tài của

cuộc biểu diễn là « *Voi dày ngựa xé* », mà ông chủ nhà cho thuê xe dám ma thực hiện bằng cách buộc nai bốn chân của con ngựa của ông cái hình nộm đồi gian-phu dâm phụ. Con ngựa bước đi là cái hình nộm đeo bị xé ra tai bời. Dân chúng các đường phố đồ xô ra xem cảnh « *Voi dày người xé* » của Louis Chúc, mạt sát đồi gian dâm của giới thượng lưu trí thức Hà thành. Học trò lớp Pháp - văn Đệ nhị niên của Tuần xin Tuần cho làm một bài luận về đề tài thời sự hấp dẫn đó. Một dịp để đám học sinh 16, 17 tuổi đua nhau mạt sát vụ « đồi phong bại tục » và đề cao tinh thần luân-lý Á-dông.

(còn nữa)

(2) Ông này thời Việt-Minh tên là Lưu-Chúc.



* VÔ ĐỊCH ỐNG ĐIỀU VỐ

Ông Jeffrey Strafford ở tiều ban Virginie đã ngậm ống tàu thuốc trong 85 phút 28 giây. Không rời một giây lát nào. Ông được xem là vô địch. Người đứng đầu thế giới trước ông về « khoa » này đã hút liên tiếp trong 68 phút 22 giây.



ĐƯỜNG ĐỘC ĐẠO

*Đôi mắt Trâm ngược lên... Thời gian
dường như ngừng hẳn lại. Trâm không nhìn
thấy những vì sao trên trời nữa.*

● *Truyện ngắn* Văn - Sơn

HDÀNG HÔN. Một cánh chim hối hả bay trong bóng tối nhập nhoạng. Trâm đi sát vào người yêu hơn. Nàng rùng mình nói khẽ :

— Anh trông kia, cánh chim kia cô đơn đáng thương quá.

Huy âu yếm nắm chặt tay Trâm không nói. Cái nắm tay và sự lặng bao hàm biết bao ý nghĩa. Trâm cảm thấy lòng ấm lại, dù rằng hình ảnh cánh chim lạc lõng đã mang lại cho nàng những ý nghĩ bi quan. Nếu mai này vì một lý do nào đó mà nàng phải xa Huy, thì số phận nàng cũng có hơn gì cánh chim đó đâu. Huy như nhìn thấy rõ những tư tưởng thăm kín trong óc Trâm, chàng nói khẽ :

— Chúng mình sẽ không bao giờ phải cô đơn như thế cả. Anh nghĩ rằng càng sóng gió bao nhiêu thì chúng mình chỉ càng yêu nhau thêm bấy nhiêu. Trước mắt chúng ta chỉ có con đường độc đạo, không lối rẽ. Chỉ tiếc chứ không thể lùi. Em có nghĩ như anh không?

ĐƯỜNG ĐỘC ĐẠO

Đến lượt Trâm không nói, những ngón tay thon thon của nàng đan quyện vào những ngón tay Huy. Mười ngón tay êu yếm, từng dòi một, thủ thi. Bất giác, Trâm nhô đến những ngày trước. Tình yêu đến với nàng và Huy nhẹ nhẹ, ngan ngát như hương thơm của một đóa hồng ban sáng. Không giống như nhiều người khác, tình yêu đến như một tiếng sét. Trâm đã yêu Huy trầm lặng nhưng vô cùng tha thiết. Tư cách của Huy, những hành động tế nhị, những nụ cười kín đáo của chàng đã làm Trâm mến và yêu. Huy không có những lời nói sống sượng, những cử chỉ bất nhã, hoặc những cái nhìn trộm không lương thiện. Lần gặp nhau đầu tiên, Trâm còn nhớ rõ lắm, đôi mắt Huy sáng lên một cách rực rỡ khi nhìn nàng. Đôi mắt trang nghiêm là. Mỗi khi nói chuyện, Huy đều nhìn thẳng vào mắt nàng, hành động ấy đã đem lại cho Trâm một nhận xét : sự thẳng thắn của con người bao giờ cũng thể hiện qua ánh mắt. Trâm đã từng gặp biết bao chàng trai nhìn trộm nàng, nhưng đến khi nàng bắt gặp ánh mắt của họ thì họ đều lúng túng hoặc trốn tránh như kẻ có tội lỗi. Ngắm một người con gái đẹp đâu có phải là chuyện xấu, nhưng sự trốn tránh, lúng túng vì có ăn ý ấy chính là một bằng chứng rõ rệt tố cáo những ý tưởng xấu của họ. Mai vče sau này, khi yêu nhau rồi, Trâm mới biết rằng Huy đã yêu nàng qua ánh mắt thẳng thắn có được chút nghiêm nghị làm kẻ nhìn phải kính nể. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đồng thời cũng là chiếc chìa khóa mở cửa tòa lâu đài tình yêu của nàng và Huy.

Huy vẫn thường bảo Trâm rằng :

— Tính e lệ của người con gái là cần thiết, song những ánh mắt e lệ và những ánh mắt kém thảng thắn khác xa nhau. Anh không ưa những kẻ nào khi nói chuyện không dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Đôi mắt là phản ảnh của tâm hồn, người có tâm hồn tốt thì ánh mắt bao giờ cũng quang minh, trong sáng. Anh yêu Trâm không phải là vì đôi mắt đẹp với làn mi cong vút, nhưng chính vì đôi mắt ấy đã phản ảnh trung thực tâm hồn đẹp và cao quý của Trâm.

Nhìn vào mắt Huy, nhiều khi Trâm đã hiểu được một ý định của người yêu, dù Huy chưa nói nên lời. Đôi khi để thử xem những dự đoán của mình có đúng không. Trâm đã lấy tay bụm mồm Huy lại

không cho chàng nói để tranh lấy nói trước, và kết quả nàng đã không nói sai là mấy. Mỗi khi đoán đúng ý định của nhau, Huy và Trâm đều sung sướng và càng thấy yêu nhau nhiều hơn lên.

Một cánh chim bay vút qua ngang mặt hai người. Trời đã tối hẳn. Trâm đang nghĩ ngợi, giật mình hoảng hốt :

— Lại một cánh chim nữa. Có phải là cánh chim lúc nãy không anh?

Không nhìn rõ nhưng Huy chậm rãi, giọng tin tưởng :

— Anh không phải là cánh chim lúc nãy đâu. Có lẽ con chim này đã tìm con chim trước đây. Em có nghĩ rằng chúng nó đang lạc nhau và đang đi tìm nhau như anh không Trâm?

Trâm dụi đầu vào má người yêu :

— Em cũng đang nghĩ như anh, và em còn nghĩ thêm rằng thế nào rồi chúng nó cũng tìm thấy nhau để dùi nhau vào tòi ấm.

Qua những câu trả lời tế nhị của người yêu, Huy cảm thấy rõ ràng ở đời này mọi cuộc tình duyên dù éo le ngang trái, trắc trở đến đâu cũng không làm cho con người đáng đau khổ bằng không có tình yêu. Điều quan trọng hơn cả là những kẻ yêu nhau có thực tình sống chết với nhau hay không mà thôi. Tình yêu chân thành bao giờ cũng an ủi được tất cả. Huy có thể chịu đựng được mọi cực hình, nhưng đời chàng không thể thiếu Trâm. Một sợi dây vô hình thiêng liêng của tình cảm đã nối liền cuộc đời chàng và Trâm từ lúc nào chàng cũng không biết rõ nữa.

Nhưng vì sao đã mọc đầy bầu trời, lấp lánh. Dưới ánh sáng yếu ớt, con đường Huy và Trâm đang đi như biến thành một thảm nhung êm mượt. Con đường dài quá và thẳng tắp, xa vô tận.

Trâm có vẻ lo lắng:

— Sao mãi chưa tới hờ anh? Có lẽ chúng mình lạc đường rồi cũng nên.

Huy quàng tay qua vai Trâm:

— Đường là đường độc đạo thì chúng mình lạc làm sao được hờ Em? Dù đi nhanh, đi chậm hay gần hoặc xa thì rồi cũng đến đích.

Thấp thoáng xa xa có một ánh đèn le lói, Huy chỉ tay vào ánh đèn ấy:

— Có lẽ đích kia rồi em nhỉ?

Trâm gật đầu. Nàng ngầng lên nhìn bầu trời rộng đầy sao. Trời sắp vào Thu, sắp tháng Tám, nên giòng sông Ngân Hà đã bắt đầu xuất hiện. Con thỏ ngọc mờ mờ ẩn hiện sau sợi mây lưa thưa nằm vắt ngang bờ sông bên này sang bờ sông bên kia. Trong những sợi mây ấy, Trâm nhìn thấy loáng thoáng bóng một người con trai và một người con gái. Mỗi người ngồi một bên bờ sông. Người con gái khóc và người con trai cũng khóc. Giòng sông vẫn lạnh lùng trôi. Bất giác, Trâm có một ý nghĩ lạ : nếu Trâm là Chúc Nữ như cô gái ấy thì nhất định Trâm sẽ chẳng chịu ngồi khóc như thế. Trâm sẽ dọc Ngưu Lang bám lấy những sợi mây vắt ngang sông, rồi hai đứa truyền sang nhau, đến bao giờ gặp nhau thì thôi.

Thấy người yêu chăm chú nhìn lên, Huy hỏi :

— Em nhìn gì mà chăm chú thế?

— Em đang nhìn xem Ngưu-Lang, Chúc-Nữ đang làm gì trên sông Ngân-Hà để được gần nhau. Nhưng họ vẫn dời dời phải xa nhau anh à. Giòng sông nhỏ bé bằng một gan tay thế kia mà vẫn mãi mãi chia cách được họ. Làm sao mà họ không vượt được qua anh nỗi?

Huy hiểu ý Trâm, chàng béo má Trâm khẽ nói :

— Em của anh lại sắp nghĩ vẫn vơ gì rồi. Tại sao ấy à? Anh trả lời Trâm nhẹ nhàng : vì Ngưu Lang, Chúc Nữ không phải là Anh và Trâm. Nếu họ là anh và Trâm, thì sợi mây kia sẽ biến thành một chiếc cầu vô cùng chắc chắn.

Dưới ánh sao mờ mờ, đôi mắt Trâm ngược lên nhìn Huy, đôi mắt dường như lóng lánh lệ. Huy dừng lại, bàn tay chàng nhẹ nâng cằm Trâm lên :

— Trâm, tại sao em lại khóc?

Trâm nói nhu trong mơ :

— Em khóc vì sung sướng quá anh à. Phải rồi anh nhỉ, nếu họ là chúng mình thì chẳng bao giờ họ tuyệt vọng khồ khờ như thế.

Huy cúi xuống, đôi mắt Trâm ngược lên. Thời gian dường như ngừng hẳn lại. Trâm không thấy những vì sao trên nền trời nữa, nàng chỉ thấy đôi mắt đầy tình yêu của Huy. Và Huy cũng vậy, chàng thấy tất cả những vì sao trên nền trời như bến đậu mất hết, chỉ còn lại

hai vì sao sáng chói. Hai vì sao ấy chỉ là của riêng chàng : đôi mắt đẹp của Trâm.

Có tiếng chim bay vút ngang qua. Trâm giật mình, thảng thốt :

— Cái gì thế anh ?

Huy chỉ theo bóng đôi chim vừa bay qua, giọng chàng mừng rỡ :

— Trâm, Trâm, em có nhìn thấy bóng đôi chim không ?

Trâm vội vã :

— Có, đúng là đôi chim lúc nãy đi tìm nhau phải không anh ?

Chúng nó đã tìm thấy nhau đấy anh nhỉ ?

Huy mỉm cười :

— Anh cũng nghĩ như em và anh còn nghĩ thêm rằng chúng nó đang mải miết bay về tò ấm đấy em à.

Trâm áp má vào má người yêu. Hai người dìu nhau đi. Dưới ánh sao, hai chiếc bóng chập làm một tiến nhanh trên đường độc đạo...



* ĂN MÀY THỜI DÂN CHỦ

Một chú ăn xin đến trước hàng rào sắt biệt thự nợ, và xin bà chủ có mặt tại đó, mấy bộ áo quần cũ.

Bà chủ bảo đợi, mấy phút sau đi ra, với một chiếc quần cũ đưa cho anh ta :

— Đây ông ! tội nghiệp ông ! Hãy lấy cái này, sửa lại chút đỉnh thôi. Độ nửa giờ là xem như đồ lành...

— Không ngại gì, thưa bà ! Bà cứ làm hộ, chiều nay tôi trả lại lấy cũng được.

Đúng midol

trị các chứng đau nhức
và cảm cúm

CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÀY

1360/BYT/DPDC



THẦN THOAI HY - LẠP LÀ - MÃ

* Đàm-quang-Thiên

• Cái chết của Hector

N HỮNG người Hy-lạp, dưới sự điều khiển của Achille, say sưa tiến ra trận. Quân sỹ Troie cũng sửa soạn để công phá hàng ngũ địch, nhưng khi họ trông thấy Achille mang bộ binh giáp sáng loáng với một cái mộc chói lọi như mặt trời, họ rung mình run sợ. Quả thật, vị anh hùng đó trong sự hăng hái gặp Hector để trả thù cho bạn, trông hùng dũng như vị thần chiến tranh Arès vậy. Trước hết Enée xông ra nghênh chiến với Achille. Hắn ném ngọn giáo vào mộc của chàng. Hoàng đồng của mộc ngân vang lên nhưng cả bầy lá của nó đều không bị thủng chút nào. Achille đâm trả

một nhát. Enée vội cuộn xuống tránh khỏi thì lưỡi dao bay vút qua lưng chàng cắm pháp xuống đất. Achille rút mũi giáo lên định đâm nữa, nhưng Poséidon làm phép cứu Enée đem đi. Achille ngạc nhiên và tức giận về sự biến mất đó, liền xông vào đoàn quân Troie mà chém giết. Lúc chàng đi qua mặt Polydore, người con út và quý nhất của Priam, chàng bèn đâm chết anh ta. Hector thấy em bị giết liền tiến lại. Trông thấy kẻ thù, Achille gầm lên và nhảy xồ vào đâm. Nhưng ba lần như vậy chàng chỉ đâm vào đám mây mà Apollon dùng để che chở cho Hector. Tức giận chàng hét lên : «Quân cầu trệ, tuy mi thoát khỏi lần này, nhưng ta sẽ lại bắt mi một lần

THẦN THOẠI HY LẠP

khác. Bay giờ ta hay giết hết những đứa nào vô phúc gặp phải ta». Lời nói đi đôi với việc làm, chàng đi đến đâu máu chảy thịt rời đến đó. Ngựa của chàng dày xéo lên không biết bao nhiêu xác chết. Những bánh xe của chàng nghiến không biết bao nhiêu là mủ và mộc. Quân đội Troie kinh sợ vô cùng. Một số chạy trốn về Ilion, còn một số khác bị Achille đuổi dồn về bờ sông Scamandre. Ở đó bị quân Hy Lạp tấn công họ xô chạy xuống sông chết đuối không biết bao nhiêu mà kể. Đèn ngọn giáo trên đường, chàng rút đoản kiếm xuống bờ sông chém giết quân thù. Mặt nước đỏ ối những máu. Sau chàng chọn trong bọn địch mười hai chiến sĩ thuộc vào các dòng họ cao quý nhất của Troie. Chàng kéo họ lên trói dật cánh khuỷu lại rồi giao cho người cần thận đem về để làm lễ tế Patrocle. Xong chàng lại tiếp tục chém giết một hồi. Chàng định lội qua sông Scamandre sang bờ bên kia đuổi theo quân Troie. Nhưng sóng thần Scamandre

muốn cứu Ilion nên dâng nước tràn qua bờ. Achille sợ bị dòng nước cuốn đi bèn nắm lấy một cây du moc cạnh bờ. Cây đó bị kéo mạnh, bật rẽ lên nắm chấn ngang sông như một cái cầu. Achille trèo qua cây sang bên kia sông đuổi theo quân Troie đến tận cõng thành.

Priam đứng trên cao trông thấy thế, vội xuống bảo quân sỹ gác cổng, mở ra cho bọn Troyens chạy vào rồi đóng lại ngay, để giữ không cho Achille vào theo.

Achille nhất định không rời khỏi thành Troie. Apollon phải đến hóa thành một tướng Troie trẻ tuổi tên là Agéenor đến dู cho Achille đuổi theo rồi đánh lạc đường của chàng. Trong khi đó, quân sỹ Troie chạy trốn cả vào thành. Mặc dầu quân Hy Lạp kéo đến nhiều, Hector đứng trước các cửa Scées nhất định không chịu vào Ilion. Achille sau khi biết mình bị lừa lại, tiến về phía cửa Scées. Ông già Priam trông thấy vội kêu nài Hector trở vào thành. Ông nói: « Con

THẦN THOẠI HY LẠP

ơi, con không nên đứng một mình xa quân đội, vì Achille sẽ hại con. Con hãy nghĩ đến cha, hãy trông mái tóc bạc trắng này đang cần nương tựa vào con.» Nhưng lời nói của ông đâu có lay chuyển nỗi lòng Hector. Trong khi đó, Achille đã tiến đến gần. Mũ của chàng lỏng lánh như mũ của Arès. Tay chàng cầm ngọn giáo bằng gỗ tần bì và cái mộc của chàng chói lọi dưới ánh sáng mặt trời. Trông thấy vị anh hùng đường đường như một thiên thần đó, Hector tự nhiên thấy sợ rồi quay đầu chạy trốn. Họ đuổi nhau chạy vòng quanh thành Troie ba lần. Đến lần thứ tư, Hector mệt quá, dừng lại. Achille vội tiến đến lao ngọn giáo vào mình kẻ thù. Hector cuộn xuống tránh được và đánh trả lại Achille. Vì nhát giáo đó chỉ trúng vào mộc mà không có kết quả gì nên Hec-

tor chạy quanh Achille để tìm cách giết chàng. Còn Achille ngầm nghĩa xem người Hector có chỗ nào hở, không có áo giáp che, xong liền đâm một nhát suýt bên này sang bên kia cổ của kẻ thù. Hector gục xuống. Achille vội lột lấy binh giáp của chàng, cắt gân chân chàng rồi lấy giây xâu vào đe buộc vào sau xe của mình. Khi Priam trông thấy xác con bị xe ngựa lôi đi như vậy, ông vật mình than khóc. Toàn thể thành Troie cũng đau buồn theo ông. Những tiếng kêu than đó đến tai Andromaque. Nàng đang dệt trong nhà chợt nghe tiếng rên khóc. Linh tính như báo cho nàng một tin dữ dội. Thoi trong tay nàng rơi xuống. Nàng đứng dậy, chạy lên thành xem và khi trông thấy trong đám bụi mù xác chồng bị lôi kéo đi, nàng gục xuống mà ngất đi.



* DANH NGÔN

Nếu anh muốn biết giá trị của đồng bạc, hãy đi vay thử một chuyến xem.

(Si vous voulez connaître le prix de l'argent, cherchez donc à en emprunter).

Franklin

Dũng midol | trị các chứng đau nhức
và cảm cúm
CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

1360 / BY.T / D.P.D.C.

mùa hè *

Như một nàng tiên nhỏ
Mang tâm hồn trắng trong
Một mái trường nắng đồ
Đôi mắt buồn mènh mong

Buổi chiều se-sẻ nhủ
Sáng mai này mùa hè
Những bàn tay nhỏ vẩy
Giòng lê thầm vuốt ve



thiếu nữ **

Đóa hoa vừa hé nụ
Dập vùi trong mưa mai
Tháng năm nào quên được
Những nỗi niềm u - hoài !

* PHƯƠNG-DUYÊN

TÂN NHẠC VIỆT ĐI VỀ ĐÂU?

- *Những cai-thầu tân - nhạc ;
Họ là ai ?
Thành phần
nào, đã cấu-kết để
mưu cầu tư lợi ;
Và ở đâu ?*

* Duy-Sinh

TRONG bài trước chúng tôi đã nhận định qua về hiện trạng tân nhạc Việt. Trong phạm vi bài này, chúng tôi tiếp tục phân tách nguyên nhân gây nên tình trạng sa lầy trầm trọng của ngành tân nhạc Việt.

Sự bất lực của nghệ sĩ sáng tác trước đời sống

Chưa bao giờ chúng ta trải qua một khoảng đời sống phức tạp sinh động và căng thẳng như ngày nay. Những biến chuyển đầy khổ đau và nước mắt của đất nước hôm nay, đáng lý ra đã mang lại cho người nghệ sĩ sáng tác thật nhiều đề tài giá trị. Nhưng sự thật mâu thuẫn, trái ngược khiên chúng ta phải suy ngẫm là đa số nghệ sĩ sáng tác lâm vào ngõ bí, khô cạn đề tài. Sinh hoạt sáng tác hầu như ngưng đọng. Nói như vậy sẽ có nhiều người cho là phi lý : tại sao dám nói sinh hoạt sáng tác ngưng đọng, trong khi có rất nhiều « sáng tác phẩm , ra đời ? Sở dĩ dám nói như vậy, vì tôi phủ nhận những « sáng tác phẩm thương mại » của chợ nhạc hiện tại. Hầu hết những « sáng tác phẩm » đó không nói lên được tiếng

TÂN NHẠC

nói nỗi trong muôn vàn băn khoăn, khắc khoải, đau đớn của đời sống. Nó thực sự là tâm sự của con người. Nó chỉ là sản phẩm của những tâm hồn通俗, khờ dại, già tạo nên kịch cõm.

Đa số nghệ sĩ sáng tác tân nhạc đã bỏ quên nguồn rung động chân thành, để chạy theo thị hiếu giai đoạn thấp hèn. Hết dịch « dân ca mambo, boléro » tiếp đến dịch truyện ca vì truyện ca là một món hàng thời trang ăn khách.

Người nghệ sĩ sáng tác đã cõi quên những tiếng súng vọng về rất gần trong đêm; đã không bao giờ có dịp nhìn thấy từng cánh đồng xác người sau mỗi chiến dịch. Người nghệ sĩ sáng tác cũng cõi ý làm lơ những cáo phó hàng ngày đăng trên mặt báo, để ngủ yên trong giấc mơ ảo tưởng. Đau khổ, băn khoăn là chất liệu quý giá, là men ướm tác phẩm. Chất liệu đó không thể tìm thấy trong những ca

khúc hôm nay. Do đó, trong sinh hoạt hiện tại đa số nghệ sĩ sáng tác đã vắng mặt.

Họ ở đâu? Họ đồn trú ở chỗ nào, khi đời sống cần đèn họ? Họ làm công việc gì khi những tâm hồn cõi độc, khổ đau ở khắp các chiến trường, đang cần tới nguồn an ủi do họ mang tới?

Những công ty tội ác tân nhạc

Một sự thật mà những ai ở trong làng tân nhạc hay lưu tâm tới ngành này, đều thấy rõ là hiện tại có những « công ty tội ác tân nhạc » đang hoành hành, lũng đoạn ngành này. Những công ty đó do những cai thầu tân nhạc, lớp nhạc sĩ có biệt tài xoay sở, vận động cầu kêt với các thành phần quân chánh dân chính có quyền để hoạt động mưu cầu tư lợi. Chúng liên lạc chặt chẽ với các hãng đĩa, các nhà xuất bản, các viên chức đài phát thanh để thường xuyên liên tục phô biến, cõi

TÂN NHẠC

động quảng cáo cho bài bản của chúng. Những nhạc sĩ nào không ở trong tổ chức của chúng, thì kè như vô phương mọc mũi sùi tăm, vì không làm cách nào phô biến nổi ca khúc của mình.



Sự trạng này ai cũng biết nhưng chưa thè có phương thức hữu hiệu để thanh toán. Căn bệnh phe đảng, cai thầu tân nhạc cũng khó giải quyết không kém nạn chợ đen vé sô. Những ụng nhợt đó vẫn tự do phát triển trên cơ thể làng tân nhạc.

Tân nhạc Việt đi về đâu?

Chúng ta đều biết rằng ca nhạc là một món ăn tinh thần

thiết yếu cho đời sống. Tiếng nói của thanh âm có tác dụng làm người binh sĩ phân khởi, quên đi phần nào những gian lao trong nhiệm vụ. Một giòng nhạc tươi đẹp làm thăng hoa đời sống, làm cho người nghe quên đi những phiền muộn, ray rứt. Do đó, nhạc không phải là một thứ xa xỉ phẩm, một thứ đồ trang sức của con người mà là một nhu cầu không có không được của đời sống. Nó cần thiết như cơm ăn, nước uống và khí trời.

Tai hại thay những món ăn tinh thần được gọi là sáng tác phẩm ca nhạc truyền bá trên môi người ca sĩ qua làn sóng điện, qua sóng vi âm lại là những món ăn có tầm thuốc độc. Thay vì gây phân khởi cho chiến sĩ ngoài mặt trận, nó đã làm nhạt chí chiến đấu. Thay vì làm thăng hoa đời sống, nó đã làm đổi trùy đời sống, thay vì làm cho người nghe giải phiền, nó đã làm cho

PHONG PHỦ

Dung

NEUROTONIC

Bổ Óc
Tăng cường trí nhớ

575 BYT 20-11-65

Dung midol

Trị các chứng đau nhức
và cảm cúm

CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TẤY

người nghệ phiền muộn, nhảm chán, bức bối.

Tôi lối đó chính do bè lũ thơ nhạc được một số viên chức lạc hậu, tham ô tòng đảng đê soa dọa hóa cảm quan, thị hiếu quần chúng. Bè lũ đó cần được trừ diệt cắp thời trong sinh hoạt tân nhạc hiện tại, đê tiếng nói của tân nhạc được trở lại tươi sáng, đê mầm non, lộc mới được dịp đâm nụ, nảy mầm.

Người nghệ sĩ sáng tác hôm nay không được quyền lãnh

đạm đi trên những khò đau, những bắn khoan, ray rút sỏi bồng của đời sống.

Nơi hậu tuyền an ninh này, người nghệ sĩ sáng tác không được quyền quên những hy sinh bằng máu của lớp chiến sĩ ngoài tiền tuyến.

Đã tới lúc họ phải thức tỉnh đê thực sự tham gia vào đời sống, thực sự rung động với tâm sự đời sống hiện tại, đê nói lên trung thành những tâm sự đó.



NHỮNG CÁI NỬA LUNG TRỜI

Tại Pháp, Hội đồng tối cao về «suối ẩm và quạt lạnh» đã qui định các nhiệt độ vào mùa đông về nhà ở như sau :

- Phòng ăn, phòng học tập của trẻ em, thư viện, trung bình 16 đến 17 độ. Cứ hai giờ đồng hồ, có thể bớt hay thêm 1 độ
- Phòng bệnh nhân : 18 độ, có thể trút xuống 16 vào ban đêm bệnh nhân ngủ.

- Phòng ngủ : 10 độ nếu dinh liền với phòng tắm rửa, thay quần áo thường có nhiệt độ 18 đến 20 độ.

- 14 độ nếu không có phòng tắm.

- Phòng tắm : 22 độ.

- Và lạ hơn nữa, các nơi hành lang và thang gác : 12 đến 13 độ.

Không biết tỉ mỉ như thế đê làm gì nhỉ ? Trong lúc trên đất Pháp còn cả mấy triệu người còn ngô dưa via hè, gầm cầu, hàng triệu gia đình suốt đời ông đến đời cháu chưa từng biết đến nhà cửa, giường ghe.



Một cơn sóng gió

Bài tắm Juan-les-Pins, một nơi thơ mộng nhất trên bờ Địa-trung-hải với muôn ngàn màu sắc. Với từng làn sóng nữ tú, nam thanh từ khắp nơi xa xuôi đến đê gặp mặt nhau.

Nơi đây, là cả một cuộc sống tung bừng trong tình yêu, hạnh phúc, hy-vọng. Người ta đến đây đê quên hết, cởi mở hết những gì đã làm họ lo nghĩ, buồn phiền...

Tôi lại, khi ánh đèn đủ màu bắt sáng, cuộc sống lại càng trôi

dậy mãnh liệt hơn... Nhạc, thơ, vũ, những lời tình tự dưới bóng dừa, những tiếng đau thương réo rắt của các chàng nghệ sĩ vĩ cầm dạo hòa với giọng hát khiêu tình mấy ả đẹp như hoa, tình tứ như bướm...

Thế nhưng, bằng một h ôm vào cuối hạ năm qua, Juan les Pins qua một cơn khủng khiếp.

Một bầy chừng 50 tên lưu manh từ các vùng lân cận đô thị đồ vè như giặc Tàu Ô, rái khắp

THÁI CỤC ĐẠO

các con đường sang trọng nhất, chúng đến bằng xe máy dầu, bằng xi-cút-tơ và cả xe tôle-lết nữa. Một mày chúng hùm hò, đứa cầm thanh sắt, đứa khúc gỗ có đóng đinh hay dây xích xe đạp... Chúng la thét vang trời, liệng đá vào các xe hơi lồng lẩy làm vỡ cả kính. Chúng phá các tiệm buôn mỹ phẩm; đập phá tủ hàng... Mấy phụ nữ sợ chạy, bị chúng bao vây, sờ mó tú tung rồi lột áo quần, chúng hăm dọa bằng dao găm ném chưởng ai dám kháng cự. Chỗng con họ thấy vậy cũng không sao dám nhảy vào, đành để mặc cho chúng hoành hành. Bọn khác vào mấy tiệm nước ca vũ nhac, đập phá còn mạnh hơn, lật đồ hết bàn ghế, giật dàn, giật trống, đập vào tường nát nghêu. Bọn khác nữa châm lửa đốt mấy chiếc xe hơi...

Chúng đang reo vui bên ngọn lửa thì có một chiếc xe chạy đến. Vì đường kẹt, xe phải ngừng và người lái xe thung dung bước xuống bảo bọn lưu manh tránh đường... Người này ra vẻ hiền hậu, nhưng vai rộng, tay to, ra dáng con người mạnh bạo cương quyết.

Không đợi người này dứt lời, bọn lưu manh dồn lên phía ông ta xô

dày; chửi mắng om sòm. Một đứa sẵn thanh sắt đập vỡ hai cái đèn trước rồi tung khí giới ra xumi nhau bắt đầu lật chiếc xe hơi. Một đứa khác, rút hộp quẹt ra, bật lửa... Bỗng mọi người im lặng. Người chủ xe thinh lình tấn công. Ông ta quay một vòng, chân đá mẩy phát liền. Một đứa nhào lăn xuống đất. Mấy sợi dây xích quắt lia lịa, tiếng gió hòa lẫn với tiếng mắt xích cọ xát nhau. Người kia tấn công già. Mấy đứa bị tung lên cao cả thước và rơi xuống đất cách đó 10 bước, mìn mẩy loan máu, đầu u mũi sứt. Mấy đứa nữa bị bẻ tay quẹo ra sau, xương gãy rắn rắc. Chưa đầy một phút, hàng chục đứa đã bị "chặt thở", thương tích không thể gượng đứng dậy được. Bọn còn lại chạy trốn như đàn vịt. Mấy đứa gan dạ nhất, khí giới sẵn sàng cố cầm cự nhưng khi người kia bước tới một bước, chúng lùi lại hai... rồi thình lình chúng ù đầu chạy hết.



Người vừa làm việc dị thường vừa rồi là một huấn luyện viên tại trường võ bị Antibes, một giáo sư Nhu đạo Huyền dai. Nhân phục vụ ở trường này, ông ta lại bồ sung thêm tài nghệ bằng cách theo học một lớp đặc biệt về Nhu-thuật.

Tiường hợp ông vừa sử dụng

THÁI CỤC ĐẠO

hai loại võ phổi hợp có lẽ là lần đầu tiên được thấy ở Pháp, vì tại đây, luật pháp đã cấm hẳn dùng Nhu-thuật đến quá một phạm vi đã qui định.

Nhưng trước một hoàn cảnh bất khả khán, trong lúc một mình ông mà bị 50 người có khí giới tấn công, tánh mạng có thể nguy, ông giáo sư kia buộc lòng phải sử dụng mọi khả năng sẵn có mặc dù biết đó là phi pháp.

Mềm, uốn — Rắn, gãy

Nhu thuật, nhu đạo v.v... bắt nguồn từ Nhật. Những chuyện chung quanh hai võ thuật này thật thì nhiều, nhưng hoang đường cõng không ít. Về nhu thuật có chuyện này nổi bật hơn cả.

Cách đây mấy ngàn năm, một hôm có một danh sư đi dạo chơi dọc bờ bắc Nội Hải tại Bồn-dảo (Hondo) ở Nhật. Nhằm tiết đông thiêng, cảnh vật đều bao phủ dưới một lớp tuyết dày, trắng toát... Bỗng bên mép đường, danh sư nhận thấy một cây anh đào rất già cỗi, tuyet phủ dày eung như tất cả cây cối khác, và các nhánh chính to lớn đã bị tuyet đe nặng nén gãy cả, treo lồng thòng trông rất đáng thương. Ngược lại chung quanh đó, mấy bụi tre mềm yếu



Võ sư Jigoro Kano, người sáng lập ra Nhu - đạo

ngã nằm rạp xuống mặt đất nhưng không một cây nào gãy.

Nhân đó, vị danh sư sau khi nhận xét kỹ, đưa ra một lý luận Nên nhượng bộ trước sức mạnh hơn là chống cự lại nó.

Về đến nhà, ông không giây phút nào quên sự kiện trên và thấy rằng nếu đem áp dụng trong võ thuật sẽ thành công.

Vốn là một nhà giải phẫu lừng danh, ông căn cứ vào cơ thể con người, và đặt ra nền tảng đầu tiên của Nhu thuật (Jiu-Jitsu) theo tiếng Nhật nghĩa là «kỹ thuật sử dụng sự mềm dẻo» (Nhu).

Những nền tảng đầu tiên

Câu chuyện trên nghe qua rất hay ho, thi vị nhưng chỉ là một trong những chuyện ít nhiều huyền bí của kho tàng văn hóa Nhật. Sau nhiều năm khảo cứu lại, truy nguyên tận gốc, cội rễ của Nhu thuật khác hẳn với câu chuyện trên.

Theo các nhà nghiên cứu Tây phương thì Nhu thuật của Nhật trước tiên đã chịu ảnh hưởng Trung Quốc rất sâu xa.

Một tu sĩ Trung-Hoa xưa, Hòa thượng Tát Môn (Tat-Mow) là người đầu tiên ở Á Châu đã xướng ra « thuật đánh nhau » đặt tên là « Lo-Han » (Lạc-Hán) ? Thuật Lo Han kết hợp đặc chế với khoa châm cứu và căn cứ trên việc diệt một số huyệt trên thân thể người ta. Nếu lật ngược bàn tay, hay dùng mỉa đầu ngón tay đánh vào một chỗ nào trên thân thể đã định sẵn (huyệt), Hòa thượng Tát Môn có thể làm cho người kia bất tỉnh nhân sự hay chết.

Từ đầu kỷ nguyên, làn sóng các nhà sư Phật Giáo Trung quốc bắt đầu tràn sang Nhật bằng đường eo biển Triều Tiên, truyền bá nền văn minh Trung Quốc như cách viết chữ Hán, nghệ thuật họa

bằng thủy mặc điêu khắc, kiến trúc đài quy mô... và tất nhiên là có cả võ thuật Lo-Han.

Các nhà sư bác học uyên thâm về ở tại Điện Shorindji và thu nhận đệ tử Nhật truyền các khoa châm cứu, giải phẫu và võ thuật Lo Han.

Không bao lâu người Nhật rất tinh thông về võ thuật Lo-Han. Lúc đầu võ này mới có 18 thế chính. Các nhà sư Nhật căn cứ vào đây phong phú thêm lên và tạo thành một võ thuật rất cao, làm cho họ trở nên tài ba, không ai đánh nổi, và đặt tên là võ Atewaza.

Biệt tài của các nhà sư này là việc sử dụng cái đấm, đến mức linh nghiệm khác thường. Họ là những người đầu tiên trong mọi phái võ thuật có thể lấy bàn tay chặt gãy một đốt xương.

Đánh vào các huyệt

Atewaza bắt đầu được vững chắc và phát triển. Tuy nhiên, không phải ai cũng được theo học.

Các nhà sư Nhật rất chú ý đến việc lựa chọn đệ tử, trong đó họ chọn ra một phần nòng cốt rất ít để truyền toàn bộ võ thuật, còn số kia chỉ học được một phần thôi.

Võ Atewaza nhằm đánh vào 80 huyệt của thân thể người, bằng cách chặt bằng tay, chà nát, đè ép, vặn tay, bẻ gãy xương, xé xác v.v... « Khí giới » là nắm tay, mỉa đầu ngón tay, bàn tay chặt nghiêng, cùi tay, đầu gối, phía trên bàn chân gót chân và dùng bàn chân chặt.

Mục đích của võ Atewaza là làm cho địch thủ « đo ván » ngay bằng cách làm tê liệt một chân tay của địch thủ, bất tỉnh nhân sự hay chết già rồi chết luôn.

Ngay trên đất Nhật đã có 3 ngàn trường dạy võ. Tại Đại bồn (Osaka) và Kinh đô (Kyoto). Các nhà sư lại nghiên cứu bồ túc thêm về kỹ thuật.

Từ đơn thuần lúc ban đầu, võ này được phong phú thêm bằng nhiều thế khác như « hốt ngựa », bóp cổ v.v... và bỏ tên cũ, lấy tên mới là Nhu thuật (Jiu Jitsu).

Song song với Nhu thuật, các võ sư tiền phong Nhật phát triển thêm khoa Kouat-Sou, một y thuật riêng của hạng võ sư huyền đại. Khoa này có thể cứu sống những địch thủ bị bất tỉnh hay chết vì bị bóp cổ bằng cách chặn mạnh vào một số huyệt trên thân thể, và cũng có thể sửa chữa lại các khúc xương bị sai khớp.

Ngoại khoa bí mật này, ngày nay vẫn còn truyền dạy lại cho các võ

sư Nhu Đạo (Judo) nhưng phải qua nhiều lần tuyển thệ khó khăn.

Tây-phương bắt chước

Ngày nay Nhu thuật được xem là môn võ hiệu quả nhất trong các loại võ. Một số thế võ đánh cận thân huấn luyện cho các đội nhảy dù và biệt kích khắp thế giới ngày nay, do lấy trong Nhu thuật ra. Nếu trong một cuộc đấu võ mà được sử dụng Nhu thuật toàn diện nghĩa là không phải lệ thuộc một số thế bị pháp luật của nhiều quốc gia nghiêm cấm, thì mỗi trận chỉ trong mấy giây đồng hồ là kết thúc. Kẻ bị thua trận thường bị một vết thương nặng hay bất tỉnh nhân sự.

Do thế Nhu thuật nguy hiểm như thế nên ở Nhật không mấy khi có những cuộc biểu diễn Nhu thuật, ngoài những cuộc trình bày « chơi cho vui mắt », trong đó các võ sĩ chỉ múa may la hét cho có lệ.

Nhiều người thường lầm lẫn Nhu đạo (Judo) và Nhu thuật (Jiu-Jitsu).

Nhu đạo mới ra đời từ năm 1880. Đây là tòng hợp về các khoa của Nhu thuật, và hạ thấp bớt xuống để thích hợp cho mọi hàng tuổi muốn theo học.

Người cao đẻ ra Nhu-đạo, võ sư Jigoro Kano, được lừng danh là nhờ ông đã có sáng kiến dùng Nhu-đạo làm một thế võ giết người, mà đồng thời cũng là một môn thể thao giúp thân thể nở nang đều dặn.

Về Nhu-đạo, người ta cấm đánh ở đoạn dưới, đánh ở con mắt vào mặt, cấm cả đấm, đá.

Ngược lại Nhu-Thuật thì không cấm, có thể sử dụng đủ các thế trong đó có «cú» Atémi.



Những mánh lới nhà nghè

Atémi là một «cú» khác mọi cú khác. Nó không đánh mạnh nhưng chỉ nhắm đánh đúng vào một điểm nào ít được che chở nhất của thân thể địch thủ.

Võ sư Takamura hiện nay ở Nhật là một nhà Nhu-Thuật lão luyện nhất, hiện còn sống ở Đông Kinh. Ông ta sử dụng quả Atémi rất tài tình. Bất kỳ là ai, ông chỉ dùng một Atémi là phải do ván.

Cứ mỗi tuần, hai lần, ông biểu diễn Nhu-Thuật chống lại 5 võ sư khác mang đủ đồ hộ thân, và trận nào ông cũng thắng.

Ông thường nhắc các đệ tử: «Không khi nào được rời con

mắt khỏi địch thủ. Người có tài dấu diếm thâm ý mình kín đáo tới đâu, cũng để lộ trên hai con mắt. Con ngươi của người đang sợ hãi tự nhiên, nở rộng ra rất nhiều, nhân đó mà ta đoạt được thần tính họ. Ngược lại nếu con ngươi rút hẹp lại, thì tức là địch thủ sẽ tấn công mình ngay lúc đó.»

Võ sư Takamura còn dạy tiếp: — «Lúc nào cũng phải đối diện với địch thủ, nhưng không khi nào «đối diện» khi hắn tấn công mình. Nên giữ thái độ thận nhiên nhưng tự tin. Không để những lời nói là thật, cử chỉ điệu bộ hàn tác động đến tinh thần mình. Nếu ta bận tâm lo nghĩ, hay không kịp trấn áp tinh thần thì lúc nó tấn công ta sẽ không kịp chống đỡ. Nên lợi dụng mọi cơ hội, mọi sơ hở của địch, dù là một sơ hở rất nhỏ nhặt, và tấn công liền, không để hắn kịp đối phó. Đó là bí quyết chiến thắng.

Không nên khiêu khích suông mà không tấn công. Khi lâm trận, phải vận dụng hết tinh thần chiến đấu. Phải đánh làm sao cho điểm mình muốn đánh phải ở sau hơn điểm cụ thể 10 phân. Nhu-đạo có nghĩa là phải đánh ta lút sâu vào chỗ đánh thêm 10 phân nữa. Có thể, cú của ta mới «chắc ăn» — Cú được phóng đi với tất cả sức mạnh. Không có gì kèm hâm không

khác một viên đạn bắn từ ná ra, đi rất mạnh, cho đến khi hết sức mới rơi xuống. Cũng cần nên nhớ phải đứng cách xa địch một bước rưỡi, tức ra ngoài vòng công kích của cánh tay địch ».

Nắm được địch là thắng

Võ sư Takamura rất chú ý về hai thế bám vào địch và làm cho địch mất thắng bằng.

Trong Nhu-Thuật, nắm được địch là thế rất có lợi và mở đầu cho các thế khác. Khi nắm được địch, phải làm hắn mất thắng bằng. Đây là việc rất dễ hiểu, là khi ta nắm địch và lôi vào mình ta, tức là đã làm địch mất thắng bằng rồi. Hắn bị tê liệt và lại bị atémi của ta đánh phải, làm cho địch bị thất thế dồn đậm, và bị đau nhiều hơn là lúc không bị ta nắm được.

Tác dụng của Atémi rất quan trọng vì ba lý do như sau: điểm đánh trúng rất hẹp, đánh trong chớp nhoáng, và «vũ khí» sử dụng rất cứng rắn. Công hiệu của Atémi có thể giải thích dễ dàng, ai cũng có thể thấy được. Ta hãy lấy bài ví dụ:

Điện tích đánh trúng của một chiếc «găng» tay của võ sĩ quyền Anh là một hình chữ nhật một cạnh 10 phân, cạnh kia 5 phân, tức 50 phân vuông.

Ngược lại, Atémi của cái nắm

tay của võ sĩ Nhu-Thuật, chỉ vốn vẹn có 2 diềm tròn do 2 gốc ngón tay trỏ và ngón tay giữa hay lòng tay thứ nhất từ trong gốc ra của ngón tay giữa mà thôi.

Điện tích đánh trúng do đó, không rộng quá 2 phân vuông nghĩa là kém hơn 25 phần rộng. Đứng về khoa học mà nói, điện tích đánh trúng càng nhỏ bao nhiêu cú đánh càng mạnh bấy nhiêu. Và khi điện tích đánh trúng của một Atémi chỉ bằng một phần hai mươi lăm cú của «găng» quyền Anh, thì tất nhiên sức mạnh của nó phải 25 lần lớn hơn. Ta hãy thí nghiệm bằng cái đinh thì biết. Đóng một búa mạnh trên cái đinh nhọn, đinh sẽ lút hết xuống gỗ. Nếu cũng đánh với sức ấy vào một khúc sắt (bằng cái đinh) mà đầu tà, thì khúc sắt không lút và miếng gỗ cũng không bị «thương tích» gì lầm.

Cú đánh có tác dụng quan trọng như thế, nên trong nghề võ, học đánh cho thành nghề phải đến mấy năm. Atémi của hai bàn tay, cùi tay hay hai chân chỉ công hiệu sau khi tập luyện lâu dài.

Nhu-Thuật không phải là một môn võ huyền bí hay dựa trên pháp thuật nào. Nó là kết quả của sự bền chí, kiên nhẫn, tập luyện chuyên cần, tập dượt ngày một,

nhất là thân thể ta phải tráng kiện.

Thái cực đạo

Từ năm 1951 đến nay, những võ sư huyền đai Nhật, chuyên nghiên cứu về kỹ thuật thượng võ, luôn luôn muốn tiến đến tuyệt luân nên kết hợp Nhu thuật và Thái cực đạo (Karaté.)

Có ba «đụng cù» cần thiết để tập luyện Nhu thuật và Thái-cực đạo để tạo cho cù dǎm thôi sơn và cho chân tay được cứng rắn.

Theo thứ tự từ dễ đến khó như sau :

1.— Makiwara là một trụ gỗ cao 2 thước, chôn sâu dưới đất 6 tấc. Một phần ba ở đoạn trên ngọn có gắn vào một vật như cái gối bằng rạ lúa đan bè cao độ 25 đến 30 phân. Gối này dùng để luyện hai cánh tay. Một phần ba kế tiếp đó lại có một gối khác để luyện hai chân (đầu gối và bàn chân).

2.— Takémaki là một bó lát, đường kính 15 phân và cao 2 thước, dùng để luyện các đầu ngón tay cho cứng, cũng như cườm tay và đoạn cánh tay từ cùi đến cườm tay (cẳng tay).

3.— Sunawatara là một bao bối lớn đựng đầy đậu khô (đậu xanh

hay đen) hay sỏi sạn.

Bao được treo ngang đầu người, dùng để luyện hai cánh tay. Khi luyện hai chân thì đặt bao xuống đất.

Bốn mươi lăm cách đánh

Thái cực đạo (Karaté) là một thuật thượng võ cung xa xa như thuật bắn cung hay kiếm thuật.

Thái cực đạo bắt nguồn trước tiên từ đảo Xung Thắng (Okinawa) nhỏ bé của Nhật. Cách đây mấy thế kỷ, giòng họ Fozuka lãnh chúa ở đảo ra lệnh cấm sử dụng vũ khí như gươm đao v.v... ai vi phạm bị xử tử. Do đó, dân Xung Thắng phải đặt ra một võ thuật riêng và gọi là Karaté (Thái cực đạo). Theo chiết tự Kara có nghĩa là «không» té là «tay» tức là thắng bằng tay không.

Thái cực đạo cũng như nhu thuật, do chỗ tối nguy hiểm, giết người trong nháy mắt nên chỉ truyền cho một số «đệ tử» trung kiên mà thôi, ngoài ra cho các binh sĩ và da số là cho các gia đình quý tộc.

Mãi đến năm 1922, nhờ sự can thiệp của Bộ Quốc-gia Giáo-dục Nhật, võ sư danh tiếng, ông Funakoshi (nay đã 94 tuổi) mới đem môn Thái cực đạo phổ biến ra đại chúng.

Từ đó, các trường học ở Nhật đem ra dạy cho trẻ em.

Thái cực đạo không phải là một loại quyền Anh (boxe), cũng không phải là thuật đánh nhau thường tình. Đây là cách «đầu kiếm» bằng tay và chân. Tay và chân là thanh kiếm dùng để đỡ gạt và tấn công địch thủ vậy.

Thái cực đạo hơn hẳn các võ thuật của Tây phương là ở sức mạnh phi thường và rất nhiều lối đánh Atémi bằng tay và chân.

Một võ sư huyền đai Thái cực đạo có thể bẻ gãy bất kỳ một loại xương gì dù cứng đến đâu với hai bàn tay. Đâm xuyên qua một cánh cửa sổ gỗ bằng nắm tay để tràn; dùng bàn tay nghiêng đánh vỡ ra mảnh vụn 6 viên ngói chồng lên nhau, hay 10 viên khác bằng cùi tay.

Một võ sĩ Thái cực đạo không dùng những phương pháp thông thường để đánh, và cũng không cần đánh vào một số điểm đã định khi họ muốn đánh vào các xương cứng trên sọ dura, xương quai hàm, các cánh tay hay những phần mềm mại của cơ thể dưới lớp áo quần hay thắt lưng v.v...

Trong võ thuật Thái cực đạo có 45 lối đánh. Môn võ thuật này cho rằng chân cẳng là thứ mà võ thuật Tây-phương không biết dùng

đến, ngược lại, mạnh gấp ba lần cánh tay, chân có thể đá vào địch lầm khi ở xa miển là biết đá đúng cách.

Các loại Atémi bằng chân rất nguy hiểm, nên ở Nhật mỗi lần có cuộc đánh lận, mà người xử dụng atémi không phải trong trường hợp tự vệ, thì có thể bị đưa ra Tòa án-trí tội. «Cú» Atémi bằng chân được đặt ngang hàng với việc gây thương tích bằng gươm đao.

Người Tây-phương không rõ sâu sắc về võ thuật Nhật nên cho Thái cực đạo cũng như quyền Anh hay Pháp.

Hai môn quyền này nằm trên những quy ước quá hẹp hòi và cũng quá thật thà nên khi đấu với Thái cực đạo, rất dễ bị võ sĩ Thái cực đạo đánh bại.

Một võ sĩ quyền Anh không đeo «găng» sẽ dễ bị gãy bàn tay. Họ cũng không học tập được cách đòn đòn ở phía dưới thắt lưng hay ở những chỗ mà luật quyền anh không cho động đến.

Đối với quyền thuật Pháp cũng thế. Quyền Pháp ra đời từ năm 1860, dựa trên quy ước quyền anh và thêm lối đánh bằng chân (chausson marseillais) là một môn võ do các thủy thủ từ Viễn đông đem về truyền bá lại.

Luật lệ quyền Pháp, không cho sử dụng nhiều thể trong những thể rất nguy hiểm như cú đá thẳng

chẳng hạn. Do đó, lúc họ quay mình né tránh « cú » của địch họ rất dễ bị võ sĩ Thái cực đạo đánh ngã.

Nhận thức được khkiem khuyết này một số lớn các nhà quyền Pháp đã phối hợp quyền Pháp và Thái cực đạo. Số này, hiện nay toàn cõi nước Pháp không quá 60 người.

Ngoài là nước đá — trong là lửa bỗng

Hơn nữa, tính chất hùm hổ dữ tợn, cái oai khí của các môn võ Nhật làm thất đàm người võ sĩ ngoại quốc. Một người Âu không thể nào qua niệm được một võ sĩ Nhật trong một giây đồng hồ, từ trạng thái yên lặng trầm tĩnh có thể trở thành một người vô cùng dữ tợn, đề rồi một vài giây sau lại yên lặng trầm tĩnh như trước.

Muốn nhận thấy rõ ràng sự thay đổi trạng thái ấy trên một võ sĩ Nhật, ta hãy nhìn kỹ lúc họ đánh gươm.

Người Nhật lúc đánh gươm, mang một mặt nạ che ngoài. Đối với ai chỉ xét qua loa thì cho họ niềm nở, vui tươi, lịch sự v.v...

Nhưng chính sau mặt nạ ấy là cả một sự hậm hực, dữ tợn, quyết một sanh một tử. Bên ngoài là nước đá bên trong là lửa, vậy.

Tánh tình người Nhật buộc chặt với tính chất xú sô họ: thường thường hiền hòa như khỉ hậu nhưng cũng có khi bỗng bừng lên mãnh liệt, dữ dội, không khác các hỏa-diệm sơn của xú họ bao phủ hoa cỏ muôn màu...

Cái giận dữ của người Nhật rất khủng khiếp, phát xuất rất lạnh chóng và không thể bỏ qua, không giải quyết được. Người Nhật chôn sâu, giấu kín cái độc hiềm sát nhân ấy dưới một lớp vỏ dày, nào tục lệ, tập quán nghi thức, lễ phép và nhất là sự tôn trọng tuyệt đối các thầy.

Các võ sư Nhật đã áp dụng đúng lời dạy bất hủ của Đức Không tử:

« Muốn xử thế cho đúng đạo làm người phải biết kiềm hãm bớt thiên tính và tự ràng buộc vào lễ nghi ».

Kiếm đạo (Kendo)

Kiếm đạo, tức thuật sử dụng



kiếm là môn võ phản ánh trung thành quốc hồn quốc túy Nhật.

Đây là môn võ cổ truyền. Nhà kiếm thuật sử dụng « mặt nạ » bao phủ ra ngoài. Bộ áo giáp mặt kỵ càng, kín đáo, mỗi lần bận vào lâu lắc cần thận.

Mỗi ngày, trước khi biểu diễn, võ sĩ phải ngồi im, bàn tọa đặc trên 2 gót chân, đọc hết « kiêm kinh » không bỏ quên một chi tiết nào.

Lễ nghi về kiếm thuật vừa phứa tạp vừa long trọng, mà không một võ sĩ nào dám xem thường vì như thế là sai với kiếm đạo.

Kiêm kinh gồm những điền răn như sau :

« Lấy võ gươm đánh vào võ gươm một người khác là một lỗi nặng. Kéo lui kéo tới võ gươm trên dây thắt lưng như sắp tuốt gươm ra là một sự chỉ khiêu khích. Đặt gươm xuống đất, lấy chân đẩy chuôi gươm về phía người mình đang nói chuyện là một lời nguyền rủa phải kết thúc bằng máu. Vào nhà người bạn với thanh kiếm cầm tay là triệu chứng cắt đứt tình bạn hữu. Lúc nào muốn lấy kiếm ra, phải rút luôn cả võ và kiếm mà đặt vào bên phải của mình. Như thế có nghĩa là, ta không thể tuốt kiếm để sử dụng ngay được. Không khi nào được để kiếm bên phía

trái, trừ trường hợp phải đối phó túc khắc.

Khi ta muốn trình cho người khác xem thanh kiếm mình giá trị như thế nào, thì phải đưa bẽ sống ra ngoài, bẽ lưỡi vào phía mình, và chuôi kiếm ở phía trái ».

Sau khi đọc hết những điều răn trên, võ sĩ phải kè tên những thợ rèn kiếm danh tiếng nhất, trong khoảng 10 thế kỷ trở lại đây. Số này chỉ vỏn vẹn 31 người.



Sau việc này mới đến lúc biểu diễn. Hai võ sĩ ngồi đối diện cách nhau 3 thước, gát hai « thanh gươm » bằng tre chèo vào nhau, (thanh tre thay thế kiếm lúc tập luyện) đoạn đứng dậy, cúi đầu xá nhau rồi đứng thủ thế.

Sau khi trọng tài ra lệnh, cuộc đấu bắt đầu. Tiếng la thét hòa lẫn với tiếng thanh tre va chạm nhau. Các cú « đâm, chém » nối tiếp nhau lanh lẹ một cách ghê rợn, dù bốn mặt, mỗi giây phút, các địch thủ đánh càng hăng... xáp nhau với một sức mạnh vô song, với một

hung tợn đến man rợ... Có lúc trận đánh quyết liệt đến nỗi «khí giới» là một thanh tre to, chè lầm từ có bao da ở tay nắm, phải bẻ toang ra từng mảnh và bật lửa lên như một que diêm.

Mặc dù có áo giáp và kiếm bằng tre, lại đeo thêm mặt nạ, nhưng có lúc võ sĩ bị đánh vào cổ, vào đầu và bị thương đến chết trong giây lát. Nếu nghỉ lẽ không ràng buộc chắc chẽ, hai địch thủ kia, thì có lẽ họ đánh nhau đến một chết một còn với máu hăng say dữ tợn, man rợ.

Thế nhưng, khi trọng tài ra lệnh dứt cuộc, hai địch thủ trở về vị trí cũ, bình thản, «vô sự» như không có chuyện gì vừa xảy

ra. Họ lại đứng im, cúi đầu xânhau rồi ngồi lại trên gót chân như trước, lột mặt nạ ra... Mặt mày vẫn như lúc nào, hiền hậu, niềm nở, khoan khoái, không một giọt mồ hôi, không nét ửng đỏ, đôi môi mỉm cười thoải mái.

Kiếm Nhật là một khí giới vô cùng nguy hiểm.

Trong thế chiến vừa qua, tại mảnh Thái Bình Dương, kiếm Nhật đã đóng một vai trò khá quan trọng. Một lưỡi kiếm tốt của sĩ quan, có thể chặt lìa đầu một tù binh... Nhiều trường hợp như thế đã xảy ra trên các chiến trường Nhật, sử sách kề lại không ít.



* ĐÀN BÀ !!!

Một ông nọ kể cho bạn nghe câu chuyện :

— Anh à, đêm khuya qua, trong khi tôi trở về, phòng tôi nhìn thấy một người đàn bà đi ở hành lang trong đêm tối. Tôi tưởng là con bồi phòng, tôi liền ôm hôn. Lúc ấy tôi mới nhận biết được là... vợ tôi.

Anh có biết trong bóng tối vợ tôi nói gì không? Nàng bảo :

— Cưng ơi, cưng không nên vào phòng em giờ này. Vì chồng em sắp trở về đấy. Hẹn cưng đêm mai nhé!!!



lệnh - dênh

Có gì dễ nói không em,
Mai này ly-biệt biết tìm nhau đâu?
Ngồn - ngang tâm-sự thêm sầu,
Nghìn khuya nuôi tiếc, nghìn sau đợi chờ...
Lạnh-lùng trỏ giấc bơ-vo,
Bâng-khuâng vội viết bài thơ gởi người.
Ngược dòng lá thăm về xuôi,
Mà nghe tim lạnh từng hồi kêu đau !
Ngàn xanh gió núi rì-rào,
Biển xa sóng dậy cồn cao giật mình.
Thuyền tình một sớm lệnh-dênh,
Sương giăng bến hẹn — bãi gành hoang-sor !
Dừng dây hồn mộng dật - dờ,
Mười phương tim nhớ bao giờ gặp nhau ?
Ý tình gửi giấc chiêm-bao,
Nửa khuya chợt tỉnh mà đau đớn lòng !

Tâm-tư này, cách mấy sông...
Người thương ngày trước còn mong nhớ mình ?

*. Đ TUYẾT-HỒNG



Truyện ngắn : **MẶC TƯỞNG**

CHUYỀN xe mang gã về thị trấn nhỏ ở miền Tây, lúc chiều tàn. Bức tường rêu xám, lờ lói của ngôi biệt thự nằm gục đầu dưới ánh nắng nhợt nhạt, chêt chóc. Nhìn cảnh hoang tàn gần như không có được một bàn tay nào săn sóc trông nom; bỗng dung gã nghe trong hồn sòng lại những kỷ niệm tầm thường nhưng đậm đà nhất của thời âu thơ. Gã đang buông người trong phút mơ trường, và tiếng xe rõ máy quay đi đánh mất một cuộc săn đuổi trong ký-ức gã. Gã đưa mắt nhìn chiếc xe xa dần. Gã nói thầm trong đầu, chính gã cũng như chiếc xe vô tri kia, đang lao đầu trên con đường vô tận, với những hành khách lên xuống dọc đường. Và rồi đèn một nơi nào đó, sẽ không còn một hành khách nào hết. Không còn một cái gì hết.

70

NGƯỜI THIÊU PHỤ

Nhưng vẫn phải đi và cứ tiếp tục mãi như vậy... Trên lộ trình tiệp nồi mãi như vậy, chắc chắn mình không & được bình thường, mà còn phải chịu không biết bao nhiêu sự việc bất ngờ xảy đến. Minh không định đoạt được gì, đèn những ước muôn tâm thường nhò bé. Cũng như hôm nay, gã trở về thị trấn này, không phải là một hành động do gã quyết định; trái lại do một sự thúc đẩy vô hình nào đó mà gã không hình dung được. Nếu nói chuyện đi này của gã không mục tiêu, không chủ định thì vô lý. Nhưng chính sự thật gã không tìm thấy những thứ đó.

Gã phát cười một mình. Trong đầu gã không còn nghĩ gì về tương lai, hy vọng. Những gã cũng không thấy mình chán chường, tuyệt vọng cho thân phận, tương lai. Gã chỉ thây hiện tại mình đang ở trong thị trấn này, và buổi chiều xuống dần, xuống dần, xua đuổi mọi vật vào trong bóng tối... Và rồi trong một giờ phút nào đó, gã sẽ rời khỏi nơi đây. Có thể và chỉ có thể mãi...

Gã cầm xấp giấy trắng đi về phía bờ sông, với những kè xuôi ngược với gã, theo con lộ nhỏ. Gã đang ung dung như không có sự đò xét, chú ý gì đến những vật, những người ở trước mắt gã. Cã dừng lại trước ngôi nhà lạ — xây cất theo lối xưa, và được tu sửa lại, nhưng không làm thay đổi được hình thức mới mẻ hoàn toàn. Ngôi nhà nằm đối diện với một con sông khá lớn, không biết ngọn cùng ở đâu; chỉ biết nó bắt nguồn từ bờ cá mèn mông. Mặt nước sông gùn gùn dưới ánh đèn lờ mờ của thị trấn. Vài chiếc thuyền câu đậu xa xa, với dóm đèn nhỏ lắp ló.

Gã bước vào nhà không cần gõ cửa, không có dáng dấp do dự, gã đi tự nhiên như òi vào nhà của gã. Người thiêu phụ ra tiếp gã một cách niềm nở, nhưng thoáng một ít ngạc nhiên trên gương mặt lúc vừa mới nhìn thấy gã. Người thiêu phụ cô giữ thái độ bình tĩnh, và khi đó, người thiêu phụ ra chiểu mơn trớn — thứ mơn trớn của những người đàn bà đẹp,

lão luyện — đè trần át đi một sự cản rứt đang ngầm ngầm xâu xé trong tâm thê. Người thiếu phụ nhìn đám đuôi vào mắt như muôn thôi miên gã. Gã vẫn tự nhiên ngồi xuống ghè trong khi có lời mòn của chủ nhà. Gã ngã lưng vào thành ghè. Hai chân đuôi dài ra làm một cử chỉ khoái trá. Người thiếu phụ cũng ngồi xuống ghè đối diện và nở nụ cười ngoại giao quyền rũ.

— Cậu Cần?

— Phải, tôi là Cần; con của ông Hải, người tình trước đây mười năm của bà.

— Lúc ba cậu mắt, cậu còn nhỏ, và thời gian hơn mười năm qua mới gặp lại cậu, nhưng tôi vẫn đoán ra được. Cậu giống cha lăm, nhất là đôi mắt.

— Cám ơn bà còn nhớ nét mặt người đã chết!

— Tôi mong đó không phải là lời phê phán và kêt án mai mia.

— Bà nên hiểu tôi hơn một chút, nhất là bà khỏi phải nghĩ những gì đã xảy ra giữa cha tôi và bà. Sự thật, tôi về đây trong một phút tinh eờ và không có chủ định gì hết. Tôi cũng không có ý muốn gặp bà. Có điều tôi không hiểu tại sao, sau khi xuống xe, tôi lại muôn ghé ngôi nhà này. Mong bà cảm thông điều đó.

— Cậu làm sao biết được, trong thời gian qua tôi có tìm mấy anh em cậu, nhất là cậu.

— Xin lỗi bà, tôi không muôn biết bà cần tìm chúng tôi để làm gì, nhưng tôi phải nói cho bà rõ, đè bà khỏi bắn khoan mắt công. Hiện anh tôi đã khoác áo nhà tu. Tôi cho đó là một hành động can đảm mà không phải ở đời này ai cũng dám làm. Tôi không quan niệm quyết định đó là một quyết định chán đời. Bởi vì anh tôi hành động có ý thức. Anh tôi dám hiên ngang đi tới cõi chết với đôi mắt sáng suốt, với thái độ bình tĩnh, và những bước chân hiên từ nhẹ nhõm; lẽ dĩ nhiên anh tôi không còn lệ thuộc vào sự cần thiết nào ở bên ngoài nữa. Nhưng đó cũng có thể là đè giải thoát cá nhân trước hết.

— Còn đứa em gái tôi thì nó đã chết. Vì sông trong một cuộc sống đầy lệ thuộc kẽm hâm, mà nó lại thiếu can đảm chập nhận những thứ ấy. Nó chạy trốn bằng cách tự tử. Tiên đây, tôi kể câu chuyện xảy ra cho bà nghe. Bà cũng đừng ngạc nhiên gì. Hôm đó tôi không còn nhớ ngày mày, tháng mày. Tôi chỉ nhớ một ngày mưa nhầy nhụa. Tôi đi lêu bêu vào một nhà chửa, chủ chửa là một bà to béo, tướng mạo khó mà có cảm tình với bà ta được. Bà ta niềm nở — một thứ niềm nở giả tạo đầy đưa — bảo tôi còn một phòng trống và một cô tuyệt đẹp vừa ngủ thức dậy, đang chờ khách. Tôi gật đầu và bà ta dẫn tôi đến phòng. Tôi mở cửa bước vào thì thấy em tôi đang ngồi sấp tóc trước gương. Tôi vẫn bình tĩnh cài chốt cửa lại. Em tôi hốt hoảng khi nhìn thấy tôi, đường như nó muôn tông cửa bỏ chạy. Tôi bảo nó hãy bình tĩnh và tôi vội ôm nó vào lòng hôn say sưa như hôn người tình. Tôi nói em coi anh như những kẻ xa lạ khác đã vào đây, và em cũng đòi dãi với anh như thế. Anh cũng xem em là gái giang hồ. Bởi vì chúng ta không thể chối bỏ sự thật. Ở đây em đừng dùng lý trí, đừng nghĩ đến luân lý cương thường gì hết. Trong hoàn cảnh hồn mang này những thứ ấy là thứ vũ khí sát nhân ghê tởm, nó không giải quyết được gì đâu. Lúc bấy giờ, nó buông xuôi thân thể trong vòng tay tôi. Đôi mắt nó đầy nước. Và nó im lặng.

Sau đó, tôi đem nó về sông chung với tôi. Tôi săn sóc nó đầy đủ. Tôi không bắt buộc nó điều gì. Tôi nói ở đây em tự do hành động. Bây giờ nó hoàn toàn là một đứa em ruột thịt. Tôi nói những chuyện đã qua không có gì đáng kể. Bởi vì tất cả đều ngoài ý muôn của chúng ta, không thể từ chối được sự thật đó. Em phải có can đảm sống, thản nhiên như không có gì xảy ra. Kề đó, tôi bò đi phô và đèn khuya mới về nhà thì thấy nó...

Nó chết vì không đủ can đảm sống. Điều đáng buồn là cái chết không phải do nó quyết định. Bởi vì lúc tôi bò đi là nó bắt đầu ngủ. Và chắc chắn lúc nó thức dậy nhìn ngó bồn bê cô

đơn trống rỗng lạnh người vây hâm làm nó điên loạn; nhất là trong tâm thê nó vẫn còn bị cuộc sống hồn mang ám ảnh, dày và từng giờ từng phút. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên trước cái chết đó. Có điều buồn cười là sau đó những kẻ nhân danh pháp luật tìm bắt tôi để buộc tội về cái chết của nó. Họ cho là tôi đã giết em tôi. Thật là diệu!

Người thiều phụ đã đổi sắc mặt lúc nghe gã kè trường hợp người anh và cái chết của đứa em gái. Bây giờ nét mặt người thiều phụ thật thâm trầm, một vẻ đẹp xa vời ẩn hiện trong đôi mắt huyền—một vẻ đẹp chỉ có ở người đàn bà chớ không thể có ở người con gái được. Người thiều phụ ngồi chồm về phía gã. Hai tay chống dưới cầm đứa ánh mắt thật quyền rũ đèn thèm khát.

— Ba anh em, một người đã đi tu, một người đã chết, giờ đây coi như chỉ còn có mình cậu. Vậy cậu hãy ở lại đây, và cậu sẽ được hoàn toàn chủ động.

— Tôi sẽ được chủ động, nhưng bây giờ tôi là người bị động? Đâu có sự bắt buộc như vậy. Có chăng là tôi bắt buộc bà mới đúng chớ. Bởi vì tôi còn đủ bằng chứng pháp lý để lấy lại tất cả tài sản mà trước kia bà đã dùng sắc đẹp để buộc cha tôi phải sang tên cho bà. Nhưng tôi đã nói tôi về đây đâu phải với mục đích đó. Thật ra bà là người đáng thương hơn đáng trách. Và mặc dù bà già, nhưng bà còn đẹp lắm — một sắc đẹp kỳ lạ mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Cho đến giây phút này tôi mới thấy là ba tôi có lý, ba tôi dám làm tất cả để chiếm đoạt bà.

— Cậu còn nhắc lại làm gì. Cậu thấy đó, giờ đây tôi có vui vẻ chút nào đâu, tôi có được gì đâu. Sở dĩ tôi hành động như vậy, là vì xưa kia tôi nghĩ sai, tôi muốn có gì trong cuộc sống, và sẽ được bảo vệ mãi mãi.

— Bà không thỏa mãn à?

— Đó là niềm hy vọng lầm lẫn !

Bỗng trên gương mặt người thiều phụ mang vẻ buồn vô cùng. Hình như bà cô che dấu một nỗi niềm thầm lặng ẩn mờ trong lòng bà từ bao năm qua, và nhất là bây giờ đang sôi sục mãnh liệt.

— Tôi đã nghĩ mình có tiền tài là có hạnh phúc, nhưng đó chỉ là một ảo thanh thôi. Bây giờ thì chẳng có gì ngoài sự cô đơn ghê gớm thuở hai mươi chưa bao giờ tôi nghe thầy nói buôn thâm thẳm thế này. Mỗi khi ngắm nhìn một vật gì, tôi cũng thấy xa cách, xa cách dần. Và mình chỉ là một kẻ thụ động, nhận chịu. Tôi mong rằng cậu sẽ ở lại đây với tôi.

— Bà nên biết, cuộc đời không thể đứng lại được, dù mình muôn. Bà thì cô đơn trống rỗng với tuổi hói xuân, đang cần một niềm an ủi, một sự xoa dịu. Tôi cũng là một kẻ cô đơn, nhưng khác hơn bà. Dù muôn, tôi cũng không thể đem đến cho bà những thứ cần thiết đó ; bởi vì cuộc đời tôi chưa thè vào một khuôn khổ nhất định. Tôi còn là một kẻ đang xuôi ngược trên con đường dài. Rồi đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ như bà, sẽ nhìn ngó bờn bề trống không với sự cô đơn gớm ghiếc, với cái chết tất nhiên.

— Cậu không hy vọng gì hơn tôi à?

— Có gì đâu trên con đường dài vô tận.

Người thiều phụ gục gặt đầu một cách chậm chạp. Gã đứng dậy đi loanh quanh trong phòng một hồi, rồi gã bước tới gần người thiều phụ :

— Bà có thể cho tôi một chỗ nghỉ yên tĩnh đêm nay. Tôi chỉ hy vọng có thể.

— Điều đó may ra cậu được thỏa mãn, cậu cứ chọn lầy. Ở phía trong.

Gã mệt dạng vào bóng đèn. Người thiều phụ vẫn còn ngồi lặng lẽ bên ánh đèn mờ mờ. Đêm tối của thị trấn thật yên lặng. Người thiều phụ đưa khăn lau hai giọt nước đang lăn trên gò má. Bà vui đứng dậy, hình ảnh của bà gắn liền vào bóng tối với niềm hy vọng cuối cùng.



CÔ ĐI LẤY CHỒNG

• MINH-ĐỨC HOÀI-TRỊNH

CÁC bạn có bao giờ thử nói chuyện gà chồng cho cô gái, các bạn có đề ý nghe cô dãy nãy kêu ầm lên rằng : « Tôi chẳng lấy chồng đâu ». Lắm cô còn giận hờn, xịu mặt rất lâu bắt bồ mẹ phải dỗ. Sự thực có lẽ các cô còn ít tuổi quá chưa nghĩ đến hay các cô đã có lán nghĩ đến mà sợ xấu hổ nên gà vờ la lòi như thế. Ngày xưa các cụ ta bảo câu « nǚ thập tam nam thập lục » hẳn

CÔ ĐI LẤY CHỒNG

chồng thi đi ra ngoài ai cũng hỏi thăm, bàn tán xi-xào rật bực mìn. Chưa kể là làm phiền cha mẹ, các bà mẹ gấp ai cũng phàn nàn trước rằng con bé : cháu nó bướng bỉnh không chịu lấy ai cả. Thật ra ở thời đại văn minh, Nam nữ bình đẳng này, bắt các cô lấy chồng sớm cũng là một cái tội để cho các cô sống cuộc sống của người con gái tự lập một thời gian đã. Các bạn có nghe nhà nữ văn sĩ Colette của nước Pháp khi nói đèn lấy chồng thì bà bảo rằng, lấy chồng là gì : « là run sợ khi miếng thịt nướng của ông đã quá chín, nước ông xoi chưa đủ lạnh, cô áo hổ không cứng, sơ mi là không thẳng, nước tắm pha quá nóng, lấy chồng là phải biến thành cái gạch nồi ở giữa ông chồng và nhân loại ». Bên xứ ta cũng bị những câu « chồng chúa vợ tôi, cù án tề mi, phu xưởng phụ túy v.v... ». Câu nào cũng ngụ ý bắt người đàn bà phải phục dịch nô lệ người đàn ông. Thế tại sao mà lại bắt các cô lấy chồng cho sớm, lắm bà mẹ từ khi con được 15 tuổi là bắt đầu đi đánh tiếng khắp nơi. Đêm đêm

cứ nói toàn những chuyện lo sợ, lo không già được chồng cho con, lo ra đường cô đại dột nghe theo đứa nào nó dạ dỗ. Với những câu khôn ba năm dài một giờ, nghe mãi lắm khi chắc các cô cũng bực mìn.

Giá các bà mẹ bót lo sợ để yên cho các cô sống tận hưởng cái tuổi trẻ của mình thì có phải vừa khỏe mình vừa khỏe con không. Ngày nay, sự sống đèn trên ba mươi tuổi không còn là một sự è ẩm nữa mà chỉ vì các cô không thích bị ràng buộc đó thôi. Người phương âu hay đưa bằng những câu chuyện của các bà mẹ, thí dụ câu chuyện bà X. có một con trai và một con gái. Ngày con trai lấy vợ và con gái lấy chồng xong, cách vài tháng sau bà đi đèn nhà bạn ngồi mách chuyện.

— Bà xem, con dâu của tôi nó thật là phung phí, mới lấy chồng có mấy tháng mà bắt chồng sắm nào nhẫn kim cương, nào áo khoác lông con nhím, nào dày da cá sấu, nào áo dạ hội, vòng tay, vòng cổ thật là chẳng biết thẳng ày nó tội và gi mà gấp phải cái thứ đồ đan bà hư thời đó.

CÔ ĐI LẤY CHỒNG

— Thè còn cô gái lầy chồng làm sao? Bà bạn hỏi.

— Ồi nhà, nhờ trời con bé ấy cũng có phúc mới lầy chồng có mày tháng mà đã được chồng sắm cho nào nhẫn kim cương, nào áo khoác lông con nhím, nào giày da cá sấu, nào áo mặc đi dạ hội, vòng tay, vòng cổ. Thật tôi không ngờ con bé ấy thè mà lại tốt-phúc. Các bạn có đè ý nghe, cũng một bà mẹ, cũng một câu nói mà hai giọng khác hẳn nhau. Bên xúi ta, các chàng rể yêu mẹ vợ vô cùng, không biết các bà có cái tài cán gì chứ ở Âu châu, các bà mẹ vợ và chàng rể không bao giờ ưa nỗi nhau. Người ta hay đùa rằng khi nào đi vào rừng khô nấm về phải mang đèn biếu mẹ vợ cho bà ấy ăn trước. Gặp phải nấm độc thì bà ấy sẽ chết trước.

Một ông kỹ sư vẽ họa đồ xe hơi, vào häng xe đưa trình ông Giám đốc, ông này sau khi hỏi thăm các thứ máy móc bỗng

nhớ đèn mẹ vợ ở nhà, mới hỏi ông này, thè chồ bà mẹ vợ ở đâu? — Đây thưa ông, ở sau cái thùng xe, đè bà ấy có cắn nhăn cái gì mình khỏi điếc tai. Thời đại này người ta cũng hay ly dị, mà vì có nhiều lý do, nhà xã hội học bảo vì sống lâu với nhau nên dễ chán nhau. Nhà luân lý bảo thời thè phong hóa suy



đổi. Nhà đạo đức bảo tại cái căn bản tôn giáo trong mỗi con người bị lung lạc. Có người còn bảo tại văn minh cho đàn bà giải phóng, nên về nhà các bà không biết làm cơm lành canh ngọt, lại còn mồ miệng là cãi bướng, các ông chịu không nổi nên mới có sự ly dị nhiều như thè.

CÔ ĐI LẤY CHỒNG

Thật ra, nếu thương nhau không được sóng với nhau mà khô một phần, thì ghét nhau mà phải ở cạnh nhau, chắc khô đèn hàng trăm phần. Các bà mẹ xứ Ý bây giờ thường bảo với con gái mình: « Con lầy con trai nước nào thì lầy chừ đừng lấy con trai Ý, sau này nếu hết thương nhau mà không được ly dị sẽ khô một đời. Và cái nghề trạng sư chuyên môn làm hồ sơ cho các vụ ly dị không thè nào sống được trong cái xứ ấy.

Nhưng đây là xứ người, trở lại xúi ta, nhìn kỹ cũng còn rất nhiều điều hạnh phúc, có lẽ nhờ sự văn-minh chưa lan tràn đến quá cờ, và lại các cô dâu có muôn văn-minh nhưng còn các bậc cha mẹ ở đây đều thẳng dây cương. Như vậy, các nhà đạo đức sang đèn đây cũng khỏi phai lo. Cô gái Việt-Nam còn hiền lành quá. Cô nào lúc trẻ có táo bạo đèn mấy, lúc lây chồng rồi cũng ngoan ngoãn phục tùng, chúng ta không cần lo ngại khi nói

đèn những cô gái đợt sóng mới hay cao bồi, vì các cô này cũng chỉ đùa vậy thôi, chứ chắc không hại gì ai. Trở về với các cô nữ sinh của chúng ta, nếu các cô còn nhỏ thì nên làm sao cho các cô đừng nghĩ với đèn những chuyện lập gia



đinh sóm, chỉ mài thì giờ nọc hành chó chẳng được cái lợi gì. Hơn nữa, các cô đang có cha mẹ nuôi cho ăn học, mà không lo học, đè sau này lấy chồng, nếu chồng có thất nghiệp rồi biết cách nào làm để nuôi con. Ý nghĩ lo lắng về tương lai này không biết đã xâm nhập vào người phụ nữ Việt-nam chưa, chứ phụ nữ Âu châu tài quái thật

PHONG-PHÚ

NEUROTONIC Bổ Óc
Tăng cường trí nhớ

575 NYT 20-11-65

Dung midol trị các chứng đau nhức
và cảm cúm
CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY

CÔ ĐI LẤY CHỒNG

là ghi tâm khắc cốt. Anh hường sang cà đến các bà Việt Nam sang Pháp sống ở đây. Một bà vợ ông bác sĩ, chồng vẫn mạnh khỏe thè mà bà luôn luôn sợ chồng chết, không biết làm sao nuôi con, là bà phải đi học nghề cô đỡ, nghề thợ hớt tóc đàn bà, hớt tóc đàn ông và không biết còn học thêm gì nữa.

Các cô còn trẻ đừng lo nghĩ vội, nếu chúng ta muốn tự lập là cột đề cho cuộc sống của chúng ta khỏi phiền đèn cha mẹ chứ đừng đợi gì mà nghĩ đèn chuyện lập gia đình, để phải gánh vác giang sơn nhà chồng ấy.



* KỸ-LƯƠNG

Một nhà triệu-phú đến tiệm đặt làm một tủ sắt để ông ta cất tiền cho kỹ. Ông hỏi người thợ :

- Chú có thể làm cho tôi một tủ sắt thật chắc chứ ?
- Được ạ !
- Vâng phải đặt thêm vào bên trong vách tủ một tấm gương soi nữa nhé ?

Người thợ tò mò hỏi tại sao. Ông triệu-phú điềm-nhiên đáp :
— Đề tôi nhìn xem có phải chính thật là tôi đang mở tủ lấy tiền ra không !

Các bà mẹ cũng đừng lo để giangi bầy, một cậu sinh viên học ở ngoại quốc về khoe: Từ khi nghe tôi sắp về, các bà có con gái luôn luôn đèn thăm mẹ tôi và cho bà già ăn nhậu đủ thứ. Thè mà không biết sau đấy họ nghe phong phanh đồn rằng tôi có vợ đầm, thế là mẹ tôi hết được ăn. Biết rằng cứ chiến tranh mãi thì rồi giá đàn ông sẽ tăng lên cao, vì khan hiếm, nhưng hữu xạ tự nhiên hương, cần gì phải đi tìm cho mệt. Các ông lày vợ ngoại quốc rồi lúc về xúc cũng kêu rằng các cô gái Việt sao độ nấy xinh quá, thè thì các cô còn sợ gì nữa. ● *



BỨC THU

PARIS

● Đọc Thơ nhà

★ Nguyễn Văn Côn

văn gì cả, đọc lên nghe như đung đá sỏi, hay đung phái dây núi ngồn ngang.

Chẳng hạn như : « *Gió ngủ bên bờ liễu* » ; « *Chim hoàng anh nói chuyện với bông hồng* » ; hay :

« *Vài ngôi nhà trên đồi
Gội đầu dưới mưa,
Hay ngáp ngủ
Trong trưa hè* ».)

Nhưng cũng có nhiều đoạn rất cảm hứng và tài tình :

BÚC THƯ PARIS

Em là bông hoa chưa nở,
 Em là ngôi sao chưa mọc,
 Là ánh trăng thơ mộng
 Đang từ phương xa đi lại.
 Em là nụ cười,
 Là nguồn sống
 Là bàn tay
 Xoa nái tóc tôi
 An ủi hồn tôi trong tìm kiếm
 Từ nghìn xưa
 Khi chưa có trời đất
 Chưa có hoa có lá
 Chưa có tôi
 Chưa có em
 Em là Hy Vọng ! ».

Nhìn mấy nhà thơ trẻ tuổi này tóc bù xù, dài quá tai, râu che nửa mặt, hay các nữ thi-sĩ trẻ trung, mặc quần hép ống, sát vào đùi, chiếc pull-over đen bó ngực, tóc dài chấm vai, đứng trên sân khấu đọc thơ mình một cách linh động, cặp mắt khi trợn lên, khi mờ màng, khi nhảm lại, cánh tay, khi dang thẳng, khi ôm ngực, nét mặt khi chua chát, khi vui cười, khi tức giận; trong lúc đó khán giả hay thính giả, có hiểu thơ hay không, đó là một chuyện khác nhưng trước bộ điệu các nhà thơ ấy, họ cũng thấy « lòng mình nao nao ».

Lέc ra khỏi « hầm », tuy đã tắm giờ tôi mà trời vẫn sáng.

Tôi bước vào hàng hiên một tiệm cà-phê mà chỗ ngồi thú nhứt ở xóm Saint-Germain-des-Prés, tức là quán « Aux Deux Magots ». Trời ấm áp, ngồi ở quán này thì trước mặt là một nhà thờ danh tiếng ở Paris, tức là nhà thờ Saint-Germain-des-Prés, xây từ thế kỷ 11, 12, tức là trước đây gần 8 trăm năm

Anh bạn Việt-nam cùng đi với tôi, qua đây học đã lâu nên không được theo dõi sự biến chuyển của văn thơ nước nhà. Tuy anh học ngành kỹ-sư nhưng anh vẫn thích văn-chương.

Anh ấy hỏi tôi : « Không biết thơ mình có nhiều thay đổi hay không, anh nhỉ ? »

Trước khi trả lời câu hỏi ấy, tôi hỏi lại anh ta : « Có lẽ trước sự thay đổi lớn trong thi văn Pháp, anh đã xúc-cảm nhiều chứ gì ? »

— Đúng thế ! Những bài thơ tôi vừa nghe hồi nay khác hẳn thơ mà tôi đã học xưa kia, như thơ của Alfred de Musset hay Victor Hugo !

— Cái đó đã hẳn, vì trong đời sự gì cũng biến chuyển cả. Văn thơ bên nhà cũng có nhiều sự đổi thay, từ hình thức, cho đến ý tưởng. Bởi anh ít đọc

BÚC THƯ PARIS

sách báo bên nhà, nên anh không được tường sự đời thay ấy ! Mai chủ-nhật, nếu anh không bận, lại nhà tôi chơi, tôi sẽ đưa anh đọc một vài tác phẩm ở bên nhà. Anh sẽ thấy sự thay đổi của văn thơ nước ta, khác hẳn thời các cụ thích Đường Thi, hay lối thơ mới của Tự Lực Văn Đoàn ».

Ba giờ chiều Chủ-Nhật hôm sau, anh bạn này đúng hẹn đã đến nhà tôi, không quản ngại đường xá xa xôi. Anh bạn có nhã ý mua một chiếc bánh ngọt và đem theo ít mứt hột sen bên nhà gửi qua.

Tôi chỉ phà một bình trà mạn, thế là hai chúng tôi phong lưu ngồi nói chuyện gẫu trước lan-can. Anh bạn nhắc với tôi buổi đi nghe bình thơ và hai chúng tôi đem các tập thơ bên nhà đã gửi tặng tôi, để tìm những sự đổi mới.

Anh bạn tôi, có một giọng ngâm trong veo, ấm áp, hơi dài và uốn nắn cao thấp dễ dàng. (Ở Paris, trong các buổi hội họp văn thơ và ca nhạc, thường thường phải nhờ anh giúp vui). Anh ta ngâm cho tôi nghe một vài bài thơ trong các tác phẩm nói trên : những thơ Đường anh

ngâm với giọng các cụ đồ xưa, còn những bài lục bát, anh ngâm chẳng khác các cô đầu ở dưới « xóm ».

Tôi sức nhớ xưa kia, cũng chỉ vì mê giọng ngâm thơ, hay lối kẽ chuyện mà tôi và vài người bạn đã trai biết bao nhiêu « đêm trắng ».

Anh bạn của tôi vẫn không quên mục-dịch cuộc gấp gõ hôm nay, nên anh lại gần hỏi tôi về sự biến chuyển của thơ văn nước nhà. Vì vậy chúng tôi, mỗi người một tập thơ, tìm tòi một « hơi mới » (un souffle nouveau) trong Thi văn nước ta.

Văn biết nước ta đã có những áng văn xưa rất có giá-trị mà ngày nay chúng ta vẫn tôn sùng, nhưng trong đời, mọi sự đều phải theo luật tiến hóa thiên nhiên. Những gì không tiến túc là đứng lại, là giật lùi, là tiêu tan. Vì thế, sự biến chuyển về hình thức và ý tưởng trong thi văn là việc cần phải có. Không phải tất cả những gì mới đều là thành đạt, nhưng tất nhiên phải có cái mới thì mới có thể tiến bộ được.

Cái mới mà hai chúng tôi đi tìm bao hàm từ nhạc điệu đến danh từ, hình ảnh và ý tưởng,

BỨC THƯ PARIS

chẳng hạn như mấy câu sau đây
trong tập « ĐÊM TRẮNG » của
Thu Nhì.

« Thu Nhìơi !
Hôm nao tóc thả hồn phiêu
lâng
Nghiêng mái đầu xanh rót ẩn
tình
Tay đã nắm tay hòa ý nhạc
Tơ lòng chung đợi ánh bình
minh »,

hay mấy câu trong bài tựa :

• Ta lặng lẽ nhận nụ hôn lần
cuối
Đè ngày mai phải lượm chết
hương yêu,
Ta đoán biết tình mê say đắm
đuối
Càng đưa nhau vào ngõ hẹp
hoang liêu, »

Trong mấy câu này, ý và lời
rất riêng biệt : « Tóc thả hồn
phiêu lâng » ; « nhận nụ hôn lần
cuối » ; « lượm chết hương yêu ».

Trong tập « ĐỎ I MÙA
TRẮNG », của Tôn Nữ Hỷ
Khương mà tôi đã có dịp phê
bình, chúng tôi rất thích những
câu sau đây trong « Giác mộng
đêm xuân ».

« Tiếng gió lao-xao
Từ rừng vọng lại
Cùng chung hòa ngân mãi bǎn
tình ca !

Núi dồi bao la
Ngàn mai rực rỡ
Như reo mừng niềm nở đón
chào ta

Lối đi ngập sắc hoa
Mùi hương bay thoang-thoảng
Các vì cao lấp-loáng khoe màu...»

Đây vừa là một cảnh đẹp vừa
là một bản nhạc, và hơn nữa
cảm hướng đã được thả hoàn-
toàn tự do, không bị niêm luật
chói buộc, thật là một « cảnh
mộng » xán-lạn.

Đọc những câu thơ kề trên
của Thu-Nhi và Hỷ-Khương, ta
nhận một nguồn hứng mới, với
những nét tinh-vi đặc sắc.

Nhưng nói đến « đợt sóng
mới », ta không thể không nhắc
đến nhà thơ Nguyễn-Vỹ. Vì thế,
chúng tôi đã đọc tập « Hoang-
Vu », và nhận thấy trong bài
« ĐÊM TRỊNH », nhiều điểm đặc
sắc trong sự biến chuyển
của Thơ Việt-Nam. Trước khi
bàn luận, ta hãy đọc lại bài
« ĐÊM TRỊNH », mà tôi đã dịch
ra Pháp văn.

Đêm nay tôi không muốn ngồi
gục, bên đinh trầm
Nghe rượu cười trong ly,
Nhạc quay cuồng trong khói,
Thời gian động trên mi
Tôi muốn về bên giếng tối

BỨC THƯ PARIS

Khu vườn âm u
Không một dấu vết
Tôi không muốn dẫm lên những
mặt trời đã chết

Không vương những nắng tor
đã kết

Vòng hoa trên cõi áo quan tài.
Đã lạnh rồi những mùa xuân
chết yêu trong Thiên Thai
Nhặt làm chi những phím hương
đồ gãy,

Màu xám hoàng hôn
Màu xanh rợn hoang hồn,
Hình bóng thời Homère quay
cuồng trong nhạc lửa !

Thôi vươn lên chi hì nh hài éo-
lả nữa !
Tôi không muốn đêm nay cười
nghênh ngữa

Tôi đẹp tung cánh cửa
Ngạo nghễ của Thành Sầu
Tên lính gác nherăng cười rung
rợn mắt sâu

Đè tôi đi !
Đè tôi đi !
Trời không mây, không gió,
Tôi không áo không chăn
Tôi về quê hương không cửa
không ngõ,
Tôi về cô phuong không lửa
không tiáng

Mịt mù thăm thẳm
Mênh mông biên giới của Đêm
Trinh !

Tối đèn một giếng thẳm,
Rực rỡ ánh quang minh

Tôi với tôi
Không hình không bóng

Tôi với tôi
Không thơ không mộng

Tôi với tôi
Lồng lộng giữa Hoang Vu

(Nguyễn-Vỹ)

Đọc lên, ngâm lên hay ngẫm
nghĩ đọc một mình, ta nhận
thấy lời lẽ ngang tàng, ý tưởng
táo bạo, hình ảnh đậm đà, âm
điệu linh động, và.. « cánh cửa
của Thành Cõi diền » đã bị phá
tung !

Anh bạn của tôi tảng hẵn, lấy
giọng già dặn, rồi ngâm lên. Tôi
ngồi im-lặng nghe anh ta ngâm
với tất cả tinh thần của bài thơ
của Nguyễn Vỹ. Hình ảnh, vẫn,
và những câu ngắn, đã được
trỗi lên một cách mạnh mẽ, nhạc
điệu dạt-diu, những chữ « then-
chốt » nồi bật lên ! Thật là một
bài thơ với « nguồn hứng mới »,
làm chúng tôi ngồi lặng lẽ mờ
hồi lâu, và làm tôi sực nhớ mây



1360/B.Y.T./OPDC.

câu thơ trong «*Cung oán ngâm khúc*»:

Nước suối mạnh, dây mành
ngừng đứt
Ngừng đứt nên phút bặt tiếng
tơ

Âm thăm đau giận ngàn-ngo
So ra lặng lẽ, bây giờ càng
hay.»

Bài thơ này tôi đã dịch ra
Pháp văn như đã nói trên, và
tôi chỉ nhắc lại là khi các bạn
Pháp và Việt ở Paris đọc bản
dịch đã nhận thấy nguồn hứng
đời dào, mạnh mẽ, và những nét
điểm lôi lạc.

Về «nguồn hứng mới», tôi
không thể nào không nhắc đến
chị Tuệ Mai, mà ta có thể liệt
vào những nhà thơ đặc sắc, tài
hoa của thời đại mới này. Hai
tập thơ: *Thơ «Tuệ Mai»* và
«Không bờ bến» đã đem vào
nguồn thơ ta những đợt sóng
mạnh mẽ, những ánh sáng tung
bừng, những nhạc điệu cao hùng,
những tâm tình tuy thăm kín
nhưng đầy xao xuyến. Tôi xin
thú thật là nhiều câu và nhiều
bài trong hai tập thơ của chị
Tuệ Mai đã làm cho tôi hiểu
thêm tâm hồn của một thiếu phụ
(l'amie d'une jeune femme) và
làm cho tôi được hưởng những
ngạc nhiên hứng thú (des surprise-

ses agréables).

Cách đây hai năm tôi đã đọc
một cách thích thú, và hôm
nay sự thích thú vẫn mới mè
khi tôi đọc lại bài « Ngủ giữa
Lòng Trăng» :

*Træng ru em... tieng thor man-
mác
chør em say giæc, Træng vœ
Træng thường cung thê, bởi vì...*

Trăng yêu
(Tuệ Mai 1962)

Bài thơ này ta có thể liệt vào các bài thơ kiệt tác của thời đại, không những đã nâng cao tài hoa của các thi-sĩ phải đẹp, mà còn đáng đặt một « viễn dã trăng » (marquer d'une pierre blanche) con đường thi văn của nước ta. Không phải bắt cứ ai, hay bắt cứ lúc nào cũng có thể sáng tác được một bài thơ như thế. Chính trong trọn đời một thi-sĩ, tóm tắt lại chỉ có dăm ba bài thơ bắt hủ, sống hoài với nền thơ; và cái « duyên » đó (cette bonne fortune) chỉ xảy ra vài lần trong đời người ta. Bài thơ này tức là mối « nhân duyên » của Tuệ Mai. Khi đọc lên ta tưởng đâu, không phải một đêm đón mừng Trăng, mà là một thiếu nữ đợi một người tình nhân, rồi trong bao nhiêu cái đẹp của hanh, của sắc... « em đã ngủ »

DANH NGÔN

*Dứa ngu si, gắp người đàn bà, thường khen là bồ răng đẹt.
Người khôn thì lại làm cho họ cười.*

(L'imbécile dit à une femme qu'elle a de belles dents.
L'homme d'esprit la fait rire).

giữa lòng Trăng. Khiến cho
tôi lại nhớ đến truyện thần-thoại
Nàng Psyché và Thần Ái-Tình
(*Psyché et l'Amour*).

*Ưa duyên má then hồng hào
Đẹp như sắc mộng đêm nào
chưa phai.*

« Đọc Thơ nhà », tôi tưởng đâu
đang đàm luận cùng anh chị em
ở bên nhì. Tuy chỉ quen nhau
qua hình ảnh và lời thơ, nhưng
mỗi duyên như nối chặt tự bao
giờ.

Sau khi đưa bạn ra bến ô-tô-buýt, tôi nhắc lại những vần thơ yêu mến, rồi tự thấy mình nhớ tưởng xa xôi và lòng lữ-thú thêm đơn lạnh. Tôi cầm tập *Hoang Vu*, ngâm mấy câu của Nguyễn Vy, trong bài « Ra đi »:

Tương tư dâng nyon thủy-triều Văn vương cánh mộng nặng triều sương tờ /

Vẫn rêu còn quyền bụi mờ,
Còn hoen nét lệ trên tờ giấy
Trăng»

Thân mến chào các bạn



VỤ ĐỐT PHÁ HỒI ĐÊM



Truyện ngắn : LAN-BÌNH

BỐNG từ cánh rừng phía Tây, mạn sang biên giới, lại vọng vào tiếng loa, cũng giọng con gái như đêm qua, đêm kia và lâu rồi :

— Đêm qua em nằm nhà ngang
Mành thưa gió lọt thương chàng
lầm thay

Dại gì sống kiếp tay sai
Com đồng bào, lại đi quây
đồng bào
Anh ơi, anh nghĩ thế nào
Nỗi tâm...

Mọi khi, sau những câu ví von đại loại như thế, tôi chỉ nghe súng trong đồn Chợ - Đồn bắn ra xối-xả, đinh tai lóng óc. Nhưng lần này, lần thứ nhất tôi

ngạc nhiên, anh chàng nào đó cũng cao hứng ngâm nga :

— Con trai mà nuốt con cò !
Bởi chung đối rách mới mò vào
đây
Bao giờ trăng mọc đăng Tây
Bên ấy chẳng gọi, bên này cũng
về.

Hè hè...

Ngoài xa, người con gái thoát đời giọng cay nghiệt :

— Alô, nghe kỹ đây : Sau biện pháp ôn hòa, nếu các anh còn ngoan cố, chúng tôi sẽ...

Trên chòi canh, anh chàng ban nay cười rộ :

— Có ngay ! Đợi đấy, anh ra
tức thì. Thắng Hồ đây !

Chàng hiều à cán bộ tuyê

ĐỐT PHÁ HỒI ĐÊM

truyền có dật minh hay không ?
Nhưng chính tôi, kè ngoài cuộc,
đã phát hoảng đến ngồi bật dậy.
Thì ra Hồ đã dồi về đây !
Chưa chi mà tôi cứ run dây đầy
khắp tay chân. Tôi còn nhớ rõ
tưởng chừng vẫn trông thấy ngay
trước mắt, qua các chuyến dem
ghe mía lên bán ở vùng trên, tôi
thường gặp gã đàn ông dị homet
ấy dẫn đầu toán lính vẹt ần, vẹt
hiện nơi nơi, bến đò, trong chợ,
đọc đường, bụi rậm, ven sông...

Hồ... Cái đầu cá trê bẹt mà
vát, lại còn đẽ tóc móng lừa
trông thật chẳng khác một vết
búa tán mạnh cho dẹp xuống !
Vầng trán ngắn, dựng đứng đặc
vẻ gàn bướng, tàn nhẫn, và ngu
núra. Đôi mắt him híp lúc nào
cũng đỏ gay, sưng sưng, lờ đờ, cái
nét nhìn lim dim phảng phát
bóng dáng thỏa thích sau giắc
ngủ ngon, nhưng cũng chính vì
thế mà lại toát ra đôi chút dâm
dᾶng. Hàm răng đều tăm tắp,
trắng bong, cười thật tươi, nét
cười ở kẻ hay chơi nhà đùa mà
chết người !

Tôi hồi hộp lóng tai mái,
tiếng loa đã câm bất tự lúc nào.
Tôi đoán có lẽ á cán bộ và đồng
bọn cũng giống tôi, chỉ cần nghe
Hồ xưng danh, đã khiếp đảm
đến nỗi phải tháo chạy rồi.



Tôi vẫn ngồi miết ở mé phản,
thu mình trong góc nhà tối, thật
đúng là sợ đến « thắt ruột », chẳng
biết đã bao lâu. Bỗng Hồ từ đâu
xịch vào, cao lớn một cách dứt
nút hàn khung cửa. Hắn giơ cao
cả hai tay, xòe rộng cả mươi
ngón, máu bê-bết :

— Cho tao rửa nhờ cái tay.

Chúng tôi đi xuống sân sau,
dừng lại bên vại nước ở mé vườn.
Hồ thọc tay vào túi quần, định
lấy vật gì đó, nhưng nghĩ sao lại
thôi, cái cử chỉ cố tình muôn
nhẫn nha :

— Này, đêm qua, mà có nghe
tui nó gọi loa không ?

— Dạ thưa có.

— Ồ, ngay bây giờ tao đã
dẫn một tiểu đội ra, nhưng
chẳng thấy ma nào cả !

— Dạ, chúng sơ..

— Vừa rồi, tao lại dẫn lính
vào mấy làng chung quanh...

Hồ moi ra một xốc tai người,
nhiều đếm không xuể như chuỗi
vỏ quýt :

— Thoạt tiên, tao gấp một
thằng đang câu cá ở bờ ruộng...

Hồ văng tục, chửi dệm :

— (...) Dưới ruộng, nông sờ,
thì làm gì có cá mà câu ? Tao hỏi
nó : tui già mồm đêm qua đâu ?
Nó bảo « không bết ». Nhưng

SỐT PHÁ HỒI ĐÊM

tao vẫn thừa hiểu là nó biết. Thế là tao xin nó một cái tai để cảnh cáo. Bỏ đi một quãng, tao chợt nghĩ, ông trời ông ấy sinh ra người nào cũng có hai tai, nếu chỉ xéo một bên thôi, thì trông lệch lạc thế nào ấy. Thế là tao trở lại, xin nó nốt cái tai còn sót. Rồi quen tay, tao cứ gấp thẳng nón ấm ó, thì xéo tai. Hè hè, nhiều không ?

Tôi chóng mặt chỉ muốn ngồi vật xuống, nỗi choáng-váng in hệt cơn sốt ngộ gió độc. Cả lời lẽ của Hồ cũng mờ đi, nghe xa lắc :

— Mày làm sao thế ? Đừng sợ. « Chính sách » của tao là *đi với but mặc áo cà-sa, đi với ma mặc áo giấy...*

— Dạ.

— Mày làm công cho cái thằng « Ông Chủ » hả ? Ô, mới trông tao cũng có cảm tình với mày rồi. Tao đang định tuyển mày vào lính..

Tôi sực tỉnh, chưa tìm được câu nói thoái thác, thì Hồ đã tiếp :

— Thời buổi này, nhất là tình hình khó khăn ở đây, thì sức vóc như mày không thể phát

phor ở ngoài được, phải đứng hẳn về một bên.

Bất giác, tôi dang cả hai bàn tay về phía trước không biết để làm gì :

— Dạ thưa, mẹ tôi chỉ có mình tôi...

Nhưng Hồ đã ngoắt đi :

— Không sao. Đây vào dồn có vài chục thước. Còn nếu mày sợ thẳng « Ông Chủ » phản đối, thì để tao sẽ bảo nó cho...

*

Chúng tôi tới nơi vừa lúc nhà lão Ông Chủ đang ăn cơm trưa. Lão ngồi riêng ở đầu thềm, chồ rợp bóng cây, một manh chiếu cũn, cái khay gỗ đựng con gà luộc to tướng, vàng ngây, và chai rượu trắng cao ngầu nghẹn. Thế thôi. Lão ra tận cổng đón Hồ :

— Kìa anh Hồ, nghe nói anh mới về cai quản miệt này, tôi đã toan lên dồn chào anh, mà chưa gì hết, anh đã vô chơi. Thiệt tôi khó nghĩ quá !

Hồ chỉ khẽ gật gù. Lão Ông Chủ phác một vòng tay :

— Tiên bừa, mời anh vô nhà ba xí cho vui.

ĐỘT PHÁ HỒI ĐÊM

Hồ cũng chỉ khẽ gật gù, đi thẳng vào chiếu rượu. Tôi són vén ngồi tựa chiếc cột hiên, thật xa họ. Hồ vẫn nghiến cái dùi già, một tay tung cao chai rượu, bắt xuống, tu dài :

— Mày ở chỗ vắng thế này, mà tụi nó không làm khó dễ, sao lạ vậy ?

Lão Ông Chủ nhêch cười :

— Tụi nó đâu phải những thằng nào xa lạ, toàn một lũ trộm vặt, đói muốn chết nên mới phải vào du-kích chó...

— Tụi nó ngán mày ?

— Có một phần. Phần nữa, tôi cũng chẳng còn gì để tụi nó kiếm chuyện. Anh coi, ít ruộng khô nứt ra, ba cái đò máy mắc dịch, đáng là bao ?

Chúng nó đã chừa tôi ra thì phải hơn !

— Chúng nó chừa mày ra. Còn mày, mày không tố cáo chúng nó, vậy thì bọn mày vào đảng với nhau rồi ?

— Thật khó nói cho rành rẽ.

Hồ rút dao găm, cầm ngược dằng lưỡi, ở đốc chuôi có gắn cái đầu lâu bằng đồng, hắn bồ xuống gối lão Ông Chủ một cái :

— Hồ ?

Tuy ngồi xa, tôi chỉ thấy Hồ khẽ nhịp tay, chỉ nghe một tiếng dội ngắn, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhát đòn đau lắm, như chính mình đau, đến sờ da. Hơn nữa, lão Ông Chủ là kẻ giỏi võ, nhưng cũng đang vỗ viền đôi tay, cái cử chỉ da diết ở người vừa bôi phải chất thuốc sót !

Hồ cứ đều tay gõ đốc dao. Tôi đếm rõ đến lần thứ năm. Phắt cái, lão Ông Chủ vùng dậy, toan chạy, có lẽ chạy tìm khí giới. Nhưng Hồ đã kịp chia nòng súng tiêu liên :

— Đứng im. Cho mày nói. Nhưng nếu chạy, tao bắn !

Lão Ông Chủ nghiến răng kén két, quai hàm bánh ra, mắt đỏ sưng, đỏ vì rượu, vì uất. Lão trả tay vào mặt Hồ, miệng sùi bọt :

— Tôi nè anh là người chức việc; tôi là dân. Nhưng *mỗi anh hùng một giang sơn*. Tôi trọng anh, kêu anh là anh, tuy tôi lớn tuổi hơn anh nhiều. Nhưng anh cứ chơi cha, kêu tôi là mày. Mà tôi vẫn chịu.

Hồ lại khẽ gật gù. Lão ông-



ĐỐT PHÁ HỒI ĐÈM

chủ tiếp :

— Tui nó dầu sao cũng là một đạo quân, tôi có một mình, làm gì được. Tui nó để cho yên thân là có phước rồi, còn muộn gì? Anh không hiểu chỗ đó cho tôi, cứ chơi cha hoài, thì tôi, tôi liều, tôi...

Hỗ phi cười, vẫn nụ cười chơi nhả:

— Có thể chứ! Tao đang nghĩ bụng, tao sẽ gõ đủ mười cái, nếu mày vẫn nhịn, thì tao giết mày, giết một thằng vô ích, anh hùng rơm, không xứng với lời đồn!

Hỗ thản nhiên đứng dậy, ngoắt tôi cùng về. Ngoảnh lại, bây giờ tôi mới thấy người nhà lão Ông Chủ từ đâu ùa ra, xum quanh lão.

Ai đó còn đứng khuất ngoài hiên, nhưng tôi cũng nghe thủng câu chuyện thì thầm: Dưới rạch Môn vừa phái người lên cho tin bị bao vây và xin cứu viện. Hỗ lại khẽ gật gù, cái cử chỉ cố hữu nhưng hắn còn gãi cạnh sườn một hồi lâu, rồi mới nai nịt, tay súng tay đèn bấm. Lúc Hỗ sắp chạy ra, chợt ngoảnh thấy tôi, hắn chặc lưỡi:

— Đi mày!

Tôi lầy bầy bước theo hắn.

Chúng tôi mười bốn người, đứng chụm giữa sân, chung quanh Hỗ. Hỗ nói chỉ vừa nghe, nhưng vẫn giọng :

— Tao chẳng học ở trường nào ra cả. Nhưng tao đã hiểu rõ bọn du kích. Lát nữa, từ đây vào Rạch Môn chỉ có mỗi lối đi, đường độc đạo, coi chừng bị đánh úp. Tao đoán thế. Bởi vì tao đã cắt tai mấy chục thằng, có lẽ chúng nó muốn trả thù, cứ đợi điện thách tao ra. Có lẽ đúng, chứ đang đêm thế này cho ăn thính cũng chẳng đứa nào dám lẩn mò từ Rạch Môn lên đây để xin tiếp viên.

Hỗ nghịch ngợm búng mầu thuốc lá lên cao :

— Vậy chúng mày nghe kỹ đây Tao với thằng này đi giữa—hắn bảo tôi—còn mỗi bên đường sáu thằng, chia thành hai cột chêch xa nhau, cách khoảng thật thưa, luôn luôn để ý dưới ruộng. Nếu đúng mìn, đứa nào chết thì thôi. đứa nào còn sống phải đầu lung vào nhau, từng đôi, bắn phủ đầu chúng nó hoặc đám. Không được nãm, nãm thì chết hết. Sau tiếng nã khung bố tinh thần, nhất định chúng nó sẽ ào lên, đánh cạn chiến. Đừng để chúng nó kịp ào lên! Thằng nào nhát bỏ chạy, tao bắn chết tươi!

ĐỐT PHÁ HỒI ĐÈM

Tôi cố giương mắt, vẫn không nhìn rõ được chút gì, chung quanh chỉ hiện rõ từng vũng nước phản chiếu vòm trời, trắng lạnh. Gió buốt tê da mặt. Tôi đã căn răng đến nhức lên thái dương, nhưng chân tay cứ run lật bật liên hồi khiến tâm óc cũng xáo trộn mù mịt, không thể phân biệt đâu ra đâu nữa.

Tiếng ai hô đồng dạc :

— Đứng lại!

Hỗ cười khẩy :

— Lính Chợ Đồn đây!

Gã trai làng vụng dại giờ cao ráo đèn chai ngang mặt, tay lăm lăm cây súng một cách cỗ tình tỏ ra siêng năng. Hỗ văng tục, chửi đậm :

— Mở cổng ra!

Vừa bước vào đầu làng, Hỗ đã hất hàm :

— Đâu, địch bao vây đâu?

Gã trai làng còn đang ấp úng. Phắt cái. Hỗ rút dao găm, xiên anh ta một nhát, ngã dúi; không kịp kêu. Hắn lại văng tục, chửi đậm :

— Bịp hả?

Lập tức, Hỗ nhảy tới gian nhà tranh đang có ánh lửa thoát qua khe liếp. Chúng tôi đi theo. Cái điểm gác, hai đầu nhà kê hai tấm phản, bốn năm thanh niên

ngồi vón lại, mấy khâu súng trường dựng xiêu vẹo một cách chèn mảng ở những chân cột. Gian giữa, cái bếp lò cả lửa, cháy phản p hật, nồi cháo bốc hơi ngùn ngút thơm phức. Hỗ nhú mắt nhìn đầm đầm nồi cháo, rồi không hiểu nghĩ sao, hấn nhéch môi, tay khẽ nâng cây tiêu lién, vầy nhanh. Tràng đạn nồ gọn như chỉ bắn một phát. Bốn năm thanh niên bật ngửa, chất đồng trên tấm phản. Hỗ nhảy tới dùng dao găm, cưa đứt da chiếc đầu, xoán tóc, xách ra ngoài. Chúng tôi lại đi theo Hỗ. Hắn dừng trước ngôi nhà vách cây, mái ngói:

— Ông làng đâu, Hỗ đây tháp đèn lên!

Người đàn ông còng cõi, tay xách chiếc đèn măng-xông, chạy vội ra, bước tháp bước cao chỉ chực đâm sấp. ánh sáng xanh ngắn ngắt soi rõ bộ bà ba, nước vải sa tanh đèn bóng loang-loáng. Hỗ quăng ba cái đầu lâu rơi lán lóc dưới chân kẻ đồi điện, giọng nói của hắn bỗng trầm xuống ngọt sút:

— Xin ông Làng vặn to ngọn đèn lên mà nhìn cho rõ. Chúng tôi vừa đến giải vây cho quí xã, thủ cấp quân địch đấy ạ!

Ông Làng dật lùi từng bước.

đúng thái độ trối chết. Hồ đồ xô tôi, tay nắm ngực áo, tay còn bê bết máu tươi quết đầy mặt ông lão, giọng nói của hắn ria rít như mài xuống:

— Đây mới là lần thứ nhất, đè cảnh cáo cái lối khôn vặt. Ông ghét nhất cái lối khôn vặt ! Thiếu gì cách đè tăng công, sao lại làm mất giấc ngủ của ông, rồi rút cục chẳng thấy gì cả, chỉ có mấy thằng khốn kiếp đang ăn cho béo. Ông sơi gân chục đứa rồi đấy. Có oan ức thì đi thưa...

Hồ cứ nghiến răng, cứ sờn đỏ kín bộ mặt của ông Làng.



Lâu lắm, tôi cứ ngồi bó gối, nhìn sang quán ăn bên kia đường, tỉ mỉ theo dõi từng cử chỉ của họ. Trong ánh đèn phản xanh lèt, mặt Hồ càng đỏ dù như gác chín. Tôi chỉ trông rõ một số vỏ chai phơi ra chỗ sáng không kẽ nhũng chiếc còn khuất trong bóng tối gần bàn, nhưng cũng đủ ước chừng Hồ đã uống cạn hàng két bia. Tuy thế, tôi chưa đọc được chút gì no say ở Hồ. Hắn vẫn đều tay nâng ly, gấp thức ăn. Trái lại, cốc bia của lão ông chủ còn y nguyên. Hình như Lão chỉ cốt ngồi cho Hồ có bạn đối ầm, chứ lão không đợi. Nghĩ thế, tôi

liếc vội qua những hàng quán chung quanh, tiệm nào cũng đông khách, kè cả chỗ tôi ngồi, trừ ngồi hàng trước mặt, chỉ có riêng đối bạn : Hồ và Lão ông chủ.

Thêm lần nữa, tôi lại so sánh lần thẩn, nếu ở chợ Đồn không có Lão ông Chủ, thì Hồ sẽ lấy ai làm bạn tương đặc. Cũng thêm lần nữa, tôi ngạc nhiên trường hợp kết giao của họ. Nhiều khi tôi thường nghĩ hoặc một phép màu nhiệm nào đó đã xui khiến họ gặp nhau, bù trừ uy thế cho nhau. Không bao giờ tôi tra họ, nhưng thâm tâm, tôi vẫn mường tượng thấy chút gì công ơn của họ. Trường đòn Hồ, thêm với chánh tông Lão ông chủ, quả thật hai thằng người ghê gớm đó đã bình trị cả góc trời. Trước kia, khu phố là Chợ Đồn chỉ có hai dãy nhà tranh xiêu vẹo, buôn bán lầy lè, nhưng bây giờ, dù sao, khung cảnh cũng đồng vui hơn, đủ cả bến xe ngựa, hiệu tạp hóa và nhà hộ sinh.

Có tiếng bàn ghế va chạm. Tôi ngoảnh nhìn, tướng Hồ ra về. Không, hắn lại chập chững bước ra gốc sân, chỗ cây giàn, đi giải. Còn một mình. Lão ông chủ vẫn giữ nguyên dáng điệu cũ, chân

trên chân dưới, tay chống khuỷu trên bàn đờ má, đôi mắt ngó thẳng trên tờ báo.

Tôi sắp hướng về phía Hồ, ngay lúc đó, tôi nháu thay, từ phía cửa sau, một người nhảy ra, quần áo đen, cheo khăn vuông bit kin nửa mặt. Tôi mới thoát nhận xét được chừng đó, chưa kịp phản ứng, thanh mã tấu đã hạ xuống, bàn tay lão ông chủ — đang đỡ má — đã rung xuống mặt bàn, dây này. Đèn tắt. Tôi còn đang lúng túng, Hồ từ chỗ đi giải trở vào, vẫn vô tình, lại còn chửm miệng huýt sáo hồn nhiên, chắc hắn say quá, nên đã tưởng nhầm ánh đèn bên này, chỗ tôi ngồi, là ánh đèn bên ấy. Sực nhớ, tôi ném mạnh cái ống đúa, đập vỡ cây đèn phasn. Khốn nỗi, Hồ lại ngoảnh nhìn có vẻ lạ lẫm hơn là giật mình.

Ngay lúc đó, một bóng đèn khác, chồm tới, xuống dao. Nhờ ánh đèn ở những nhà khác tạt sang, tôi còn trông rõ Hồ nhảy tránh, đá tên kia ngã ngửa, văng mắt khí giới. Lại một bóng đèn khác đâm sầm ra, Hồ dật lùi,

trong tay đã có súng lục bắn trả.

Mãi đến bây giờ, nhờ phát đạn, hàng phố mới biết có biến, đèn tắt một loạt, cửa đóng rầm rập. Nhưng ngay lúc chọt tối, tôi còn bắt gặp cái thằng bị Hồ đá văng dao ban nãy, dùng dậy, vớ được cây bời chèo dựng ở mái hiên, nó quai ngược, trúng giữa trán Hồ, lăn quay. Rồi đạn nổ rền, xẹt lửa, tiếng đàn bà kêu thất thanh, trẻ con khóc chết lặng.

Các bạn tôi, vẫn ngồi tản mac ở khắp quán ăn trong phố Chợ Đồn, đã kịp phản ứng. Họ giàn thận bắn tia những bóng đèn. Riêng tôi nằm trong chỗ nấp, chỉ đếm rõ những tên địch vụt ẩn vội hiện, đúng 6 đứa, chúng nó đang lui dần ra xa, mạn Đồng Tranh.

Bóng gióng nói của Hồ nồng nặc, hồn hồn đứt quãng đằng sau chúng tôi :

— Thôi. Về đòn ngay, không bị vây bây giờ !

Chúng tôi vùng nhanh dậy, chạy. Nhưng Hồ còn đứng tại chỗ, đặt khâu tiêu liên của tôi, bắn quét, cản hậu, một tay đập khắp túi quần, túi áo, hắn xòe lửa, đì

PHÒNG PHỦ
Ông NEUROTONIC BỔ ÓC
Tăng cường trí nhớ

575 BYT 20-11-65

ĐỐT PHÁ HỒI ĐÊM

lên góc mái tranh, ánh sáng phơi rõ đôi mắt trợn trừng, cái quai hàm bánh to. Tôi thốt kêu :

— Còn Ông Chủ ?

Hỗ giắt tôi, bỏ chạy.

— Nó chết rồi.

Chạy vào sân đồn, tôi ngoanh lại, khu phố đã cháy đều, đỏ ối, soi rõ từng nấm mồ, bụi cây ngoài cánh đồng. Hỗ nằm vật xuống ghế xích đu, hai chân sảng háng, hai tay buông thõng, vết thương hằn sâu, kéo dài gần hết bờ ngang vầng trán, máu tươi đọng thành vũng cả hai mắt. Ở Hỗ chỉ còn cái quai hàm đang sống, hắn cứ nghiến răng cứng nhắc tưởng chừng đang nghiền cho thật nhuyễn những cái gì sẹn trong miệng, na ná cù chì cắn chắt. Có điều tôi không hiểu Hỗ đang nín đau hay nuốt hận, chắc cả hai thứ.

Đôi bên Hỗ chỉ có hai người hữu ích, mẹ tôi pha thau nước nóng, anh y-tá đang lúng túng chọn đồ nghề, cái túi hồng thập tự vừa đủ đựng một ống tiêm, vài lọ thuốc, gói bông, cuộn băng.

PHÔNG-PHỦ



NEUROTONIC

BỔ ÓC
Đẳng Cường Trí Nhí

575 BYT 20-11-63

96

Đang cùng quần, chợt ai nấy chạy túa ra các ụ súng. Ngoài xa vẫn từ mạn biên giới, cũng tiếng loa giọng người con gái độ nào. Tôi đến sau, chỉ nghe được câu cuối :

... Thủ đô và các tỉnh, chúng tôi đã làm chủ tình hình. Đề tiết kiệm máu, các anh hãy buông súng ra hàng. Nếu không tin, các anh mở máy thu thanh mà nghe. Cho các anh suy nghĩ...

Mấy người xúm vào chiếc máy thu thanh, loại xách tay, chạy binh nhưng không tài nào bắt được tin tức xa. Chợt Hỗ gầm lên :

— Đem vào đây cho tao !
Hỗ toan trói dậy, nhưng kiệt sức lại phải nằm ngay yên, hẵn giáng mạnh gót giày, cái máy thu thanh vỡ vụn :

— Liên lạc về quận xem !
Quận không trả lời. Trong máy chỉ phát ra những tiếng rặn dài, «đé kêu» vô nghĩa. Trông Hỗ ngồi nghèo cồ, băng quần ngang đầu, mắt nhắm nghiền, chúng tôi xuống tinh thần ghê gớm. Nhưng Hỗ đã tập trung hơi sức, thở mạnh một cái :

ĐỐT PHÁ HỒI ĐÊM

— Mặc mẹ chúng nó. Cứ nằm im, nhìn ra. Để chúng nó đến sát hàng rào, hãy bắn...

Hỗ nuốt nước bọt, liếm môi :

— Đừng có tưởng bở, nghe chúng nó xui dại. Tao, tao còn khỏe lắm...

Tuy nói thế nhưng Hỗ cứ yếu dần, rồi mê hồn. Chúng tôi cứ hồi hộp trông chừng, vẫn ba phía mù mịt, một phía hoa mắt, tần đơ bay lao xao.

Thật khó hiểu, từ nửa đêm đến sáng, đối phương chưa động binh. Mãi tối bạch nhật, chúng tôi mới thấy từng nhóm người, lũ lượt, từ đám cháy đi ra. Nhìn kỹ, toàn những bóng dáng quen thuộc, số dân sống sót đêm qua. Họ ngồi kín cả quang đường vào đồn, đủ mặt nam phụ lão ấu. Họ chỉ ngồi nín thinh, giống nhau, hầu hết một dáng điệu, đầu cúi gầm, tay ôm đầu gối. Họ muốn ăn vạ, hay nói cho hết nghĩa, họ biều tình ngồi.

Tiếng động cơ từ xa vắng lại, Chuỗi xe nhà binh hiện ra ở cái

ngả ba, đầu quang đường lên quận. Đoàn công xa đồ trước công đồn. Đại úy quận trưởng vừa bước xuống, nhất loạt, đám đông bạt dagy, họ khóc, họ gào :

— Giết thẳng Hỗ cho chúng tôi !

Bây giờ chúng tôi mới vỡ lẽ. Ngay từ xế chiều hôm qua, trên thủ đô có đảo chánh. Sáng nay, đại úy quận trưởng về trấn an quân, dân Chợ Đồn, và bắt Hỗ.

Lúc người ta khiêng Hỗ ra xe, hắn vẫn mê man, chỉ thoáng mở mắt, một cái nhìn lả lanh, rồi lại nhắm nghiền. Trông theo Hỗ, chợt mẹ tôi ôm mặt, da khóc. Tôi cũng phải gắng gượng hết sức, mới trấn áp được nước mắt.

Nhưng tôi vẫn chưa chịu tin rằng mình đang thương Hỗ. Nước mắt nguội vào trong ngực, cô gọn lại thành một bối giùi ôm ấp, nóng hỏi, tan dần đi và son sót. Đến bấy giờ, tôi mới chợt hiểu, riêng mình không hề có lý do gì để ghét Hỗ. Ngược lại, ai ngờ tôi đã ưa thích hắn từ lâu rồi.



Dung **mido** I

1360/B.Y.T./B.P.D.C.

trị các chứng đau nhức
và cảm cúm
có bán tại các nhà thuốc tây

NHÂN TẾT ĐOAN NGỌ NÓI CHUYỆN

KHUẤT - NGUYÊN

CỤ TỒ CỦA THI ĐÀN
TRUNG QUỐC
MỘT NHÀ THƠ ÁI QUỐC
TIỀN PHONG
MỘT BÀI HỌC ĐÁNG GIÁ
CHO NHỮNG KẺ CHẶN
DÂN TRÍ NƯỚC
VÀ BÈ LŨ HỒN QUÂN
ÁM CHÚA

Giá trị thi
phẩm Ly-Tao
và cuộc đời
văn-nghệ

(tiếp theo P.T. 151)

KHUẤT Nguyên chết, lưu lại lòng người nước Sở nói riêng khi ấy và Trung-quốc nói chung sau này một nỗi buồn bất diệt về thảm cảnh như trên. Thực ra thảm cảnh ấy, không phải trên đời chỉ có Khuất Nguyên là kẻ duy nhất gặp. Còn có man người khác. Nhưng Khuất Nguyên được nhắc đến, được thương nhớ nhiều hơn, bởi lẽ gặp thảm cảnh ấy ông đã dè lại cho đời một sản phẩm tình thần bất hủ tức bài thơ Ly-Tao.

★ Thái-Bach

Ly-tao có nghĩa là buồn rầu ly biệt. Nhưng cái buồn rầu ly biệt của ông là cái chung của thiên hạ không phải cái thú buồn vô lý vô nghĩa của những kẻ than mây khóc gió, tiếc hoa hận tình. Đọc Ly-tao chúng ta có thể nói đó là bản đàn tuyệt diệu phô vào lòng người những hoài cảm rung động, những cung bậc nỗi non réo rất, khiến họng ưu thời mẫn thế thường phải bấn khoän và suy nghĩ rất nhiều. Vì vậy, danh nho đời Hán là Giả Nghị khi qua sông Mich-la cũng có phú điếu Khuất Nguyên, cụ Tiên Diền Nguyên-Du của ta khi sang xứ Tàu, thuyền đậu bên

FHUẤT-NGUYÊN

bờ sông Tương, cũng đã xúc cảm làm thơ khóc Tam-Lư đại phu. (tức Khuất Nguyên).

Nói tóm quát, giá trị của Ly-Tao là thế, đồng thời là một tấm gương phản chiếu một cách trung thực và minh chính của nỗi lòng Khuất Nguyên, đã được nghệ thuật hóa rất thần tình. Chả vạy, một người khó tính như nhà viết sử Tư-Mã-Thiên khi đọc Ly-tao cũng phải hạ bút viết những giòng nhận xét :

« Trời là đầu mối của loài người. Cha mẹ là gốc của con người. Người ta khi cùng thì trở lại với gốc, cho nên khó nhọc, mỏi mệt không ai là không kêu trời, đau ốm tủi nhục không ai không kêu cha kêu mẹ. Khuất Bình theo đạo chính làm việc thẳng, đem hết lòng trung hết trí khôn để thờ vua, vậy mà bị kẻ dèm pha làm cho đến ly gián, có thể gọi là cùng vậy. Đúng mà bị ngò vực, trung mà bị nói xấu, không oán sao được ? Viết Ly-tao, Khuất Bình tự oán đời mình đấy. Thơ Quốc phong mê sắc mà không dâm, thơ Tiểu-nhã ai oán mà không loạn. Ly-Tao gồm được cả hai đặc sắc

ấy. »

Đó là hình thức, còn nội dung thì sau đây cũng là những lời của nhà viết sử trứ danh trên :

« Trên nói Đế Cốc, dưới kề Tề Hoàn, giữa thuật vua Thang vua Vũ để nói khay việc đời. Xét cao rộng của đạo đức, ngọn ngành của tri loạn, không chỗ nào không suối. Văn ông gọn, lời ông êm, chí ông sạch, nét ông thẳng, câu viết ít mà ý rất nhiều, diễn dẫn gần mà nghĩa khá xa. Chí ông sạch nên ông hay nói đến hoa thơm, nét ông thẳng nên dù chết cũng không chịu buông thả. Quần quại trong vũng lầy, trút sạch lốt dơ dắt, bay bồng ra ngoài trần ai, không dẽ cho đời đầy bẩn, thật là « bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ». Suy rộng ra, chí ấy có thể so sánh cùng mặt trời, mặt trăng cũng được. »

Thật vậy, chúng ta hãy nghe một đoạn trong bài mà trước đây nhà thơ Nhượng Tống đã dịch :
*Nói với chúng để hòng nói xiết,
Ai là người xéi biết lòng ta.
Đời đều bè đảng gian tà,*

PHÒNG-PHÚ

Ông

NEUROTONIC Bồ Ốc
Tăng cường trí não

STS BYT 20-11-65



hôn quân ám chúa đã tới bên bờ
hồ sâu, vẫn tưởng như trên
những tảng đá lớn bằng.

Chưa hết, Khuất-Nguyên còn là tác giả của những bài khác như Cửu-ca, Quốc - thương, Lễ Hồn, Cửu-chương, Bốc-cu, Ngu phủ, Chiêu hồn, Hoài-sa. Bài nào cũng có một giá trị trường tồn, như bài Quốc thương, ông tả cảnh thảm khốc rùng rợn của một cuộc chiến tranh :

*Ngon giáo sắc da tê áo giáp,
Xe trọi nhau gươm giáp
lá cát*

Rợp trời giặc kéo tuôn ra,
Mỗi tên túi bụi ai mà chịu lui.
Xǎn vào trận muốn trời lên hể
Tả hữu xe kẻ chết người đau
Ngựa còn kéo miết xe sau,
Trống hồi giục dã đâm nhau đến

*Đầy đồng xác chết lung tung
Tay còn bên kiếm bên cung chĩa
chồng
Trông vời cõi quốc mênh mông
Tuy rơi thủ cấp đâu chàng l*

Thật ông đã đi trước thiên hạ
Á-đông về những ý tưởng trên, ý

tưởng thù ghét chiến tranh, ý tưởng nhận rằng trong chiến tranh chỉ có những người dám chết cho quyền quốc gia dân tộc mới là những kẻ đáng đề cao, và ông đã vượt Tây-phương ở chỗ trước cả nghìn năm, thi sĩ Pháp Le conte de Lisle người viết bài Chiều chiến địa (Le soir d'une bataille) mà ý tưởng đặc sắc là ở mấy câu kết:

Nếu họ vì tự do chiến đấu.
Lần mình vào khói lửa binh đào
Thì như vầy là đáng để đề cao.
Tên với tuổi trong lòng người
mãi mãi..

«...Si, heurtant de leur cœur la
gueule du canon,
Ils sont morts, libertés, ces bra-
ves, en ton nom,
Béni soit le sang pur qui fume
vers la gloire!»

Phải chăng Khuất Nguyên vừa
là nhà thơ ái quốc của dân tộc
Trung-hoa, vừa là nhà thơ của
nhân loại? — nhân loại của
những người liêm khiết thẳng
ngay, giữ mình cao cả và trong
suốt, chứ không phải «nhân loại»
của những kẻ ở trong bài Bốc cử:

- Hoặc là chơi với các ông lớn.
- Đề cẩn tiếng thơm lây
- Hoặc theo giàu sang
- Đề sống cho qua lần
- Hoặc đi bợ đỡ bọn đàn bà

*Hoặc theo đuôi lũ ngựa hèn,
Hoặc cùng bọn gà vịt tranh thóc
Nếu ta nói thi ca trung quốc chính
thức phát nguyên từ Sở-từ thì
Khuất Nguyên còn là cụ tổ của thi
dàn nước ấy bởi đã mở lối cho
thiên hạ cái thích viết văn và từ
để thành những nề nếp và phong
trào sau này; mà kế tục là những
người như Tống Ngọc, Đường
Lạc cùng Cảnh Sái v.v...*

Có kẻ nói:

— Đành vậy, tuy nhiên thời
đại Khuất Nguyên cũng như tác
phẩm của ông đã xa xưa lắm rồi.

Than ôi. Xa, xa thật, xưa, xưa
thật nhưng nếu lời hát của ngự phủ:
*Nước sông Thương trong thay
Nước sông Thương đục thay
Trong ta giặt mũ cũn hay
Đục thita rửa chân này cũn nén.*

Còn làm gương được cho ai
muốn giữ gìn nhân cách nhân
phẩm thì Khuất Nguyên và lời thơ
của ông cũng hãy còn tác dụng.

Và lại thế gian này nếu còn
những câu chuyện « tranh bá đồ
vuông » hèn hạ nếu còn nhan nhản
hang ngày những kẻ chuyên sống
bằng thủ đoạn lừa bịp trắng trợn,
với những dàn tay sai đê tiện nhảm
gây cảnh địa cầu thành cảnh xáo

tron bắt lương và man rợ hơn cả
địa cầu thời chiến quốc thì cái chân
giá trị con người Khuất Nguyên
cùng thi phẩm của ông còn có
phần tăng nữa, gác ngoài
những điểm còn mầu sắc « Thương
thần » trong các thiên Đông quân
Hà bá Sơn quỷ Trường quân v.v..
một quan niệm không thể tránh
được trong thời cách đây cả hơn
2.000 năm.

Bởi thế nay nhân ngày kỷ niệm
Khuất Nguyên, tôi xin thấp nén
hương lòng tưởng nhớ ông cùng
xin mượn mấy câu trong bài Chiêu
hồn của ông (do thi sĩ Nhượng
Tống dịch) đọc chiêu những kẻ
đang sai đường lạc hướng:

*Hồn oi, thương nhớ ra về!
Lang thang vor vẫn làm gì bốn
phương?*

*Chốn vui hồn nô chẳng màng
Lại tìm những chỗ bắt đường
mà đi.*

*Hồn oi, thương nhớ ra về.
Lang thang vor vẫn làm gì Đông
Phương.*

*Người dài nghìn trường nghênh
ngang,
Tìm hồn chỉ những toan đường
nuốt tươi
Xỉ nhau có chục mặt trời,*



*Chảy vàng nõ đá chúng thời đã
quen.*

*Hồn sang sê raea tan liền,
Ở sao cho được, kịp nén tim về?
Hồn oi, thương nhớ ra về!
Lang thang vor vẫn làm gì Nam
phương?*

*Rặng dãu mìn hình tiề đọc ngang,
Bắt người: róc thịt, băm xương
tế thần*

*Đầy đồng giống cáo béo lăn
Đầy rừng lai săn giống trăn la
đời*

*Chín đầu rắn độc sợ ai,
Đi về như gió nuốt người đã
quen*

*Hồn sang sê rắc vạ liền
Chơi lâu sao được kịp nén tim về
Hồn oi, thương nhớ hồn về
Lang thang vor vẫn làm gì Tây
phương?*

*Dãm ngàn bè cát mènh mang
Cuốn vào vực sét khôn đàng
chống ngăn*

*Dẫu rằng may được thoát thân
Đồng hoang cách sống khó khăn
vô chừng*

*Ong đen lớn tựa hù bưng
Kèn còng kiến đỏ to băng con
vor*

*Nước khôn kiếm, đất thối người
Thóc ngô chẳng mọc ăn loài cỏ
tranh*

*Ngày đêm nào chỗ nương mình
Mơ hồ vò hạn mông mênh vô
ngần.*

*E khi tai vạ đến thân,
Ở làm chi nứa mau chân tim về
Hồn oi thương nhớ ra về!
Lang thang vor vẫn làm gì Bắc
phương?*

*Núi băng chất ngắt giọc đường.
Bạt ngàn mưa tuyết bay ngang
đêm ngày.*

*Ở lâu sao được chốn này,
Mau mau cưỡi gió đáp mây tìm
về!*

*Hồn oi, thương nhớ ra về !
Xin đừng vor vẫn lên chi cõi trời !
Chín lán cửa đóng then cài,
Hùm beo đón lối xơi người trần
gian.*

*Chín đầu thiên-tướng sốt gian.
Một tay nhỏ bật chín ngàn gốc cây
Sói trời đọc mắt đọc mày,
Qua qua lại lại suốt ngày nhao
nhao.*

*Treo người lên ngọn cây cao,
Nô đùa chán lại quăng vào vựa
khoi.*



Quăng rồi trở lại tâu trời,
Chết mà muối được chết tươi
được nào.

Cõi trời nguy hiểm biết bao,
Về thôi hồn khà mau mau tìm về!
Hồn ơi, thương nhớ ra về!
Xin đừng tìm xuống làm gì cõi
âm!

Mình trâu mặt báo mà hầm,
Đôi sừng quý sứ xăm xăm đuỗi
người

Bàn tay vết máu tanh hôi
Xưa nay ăn sống nuốt tươi đã
thường

Ở đây mang lấy tai ương
Về thôi hồn khà tìm phương trở
về!

Hồn ơi thương nhớ ra về!

Cửa thành rộng mở hồn thì
dừng chân!

Đêm thăm thoát bình minh đỏ ối,
Nhìn quanh mình nào phải lối
xưa

Dưới sông nước chảy lồng lờ
Trên sông gió thổi bờ phờ ngàn
phong.

Mòn con mắt xa trông ngàn dặm
Mảnh lòng xuân thăm đắm
thương đau

Cõi Nam bao nỗi thảm sâu
Hồn ơi, thương nhớ mau mau
ra về!..

Và đó cũng là đề thay lời kết
luận của bài nói chuyện này.
(Tết Đoan-Ngọ
năm Ất Tỵ 1965)



* NGÀY THƠ

Bà mẹ răn dạy cô con gái sắp đi dự buổi khiêu vũ đầu tiên
trong đời :

— Con hãy thận trọng. Nếu một trong những đứa con trai ấy
dẫn con vào vựa lúa, thì con hãy coi chừng. Hắn sẽ lợi dụng và
gia đình ta sẽ bị nhục nhã đó !

Sáng hôm sau, buổi khiêu vũ đã tan. Cô gái trở về nhà. Bà mẹ
lo lắng hỏi con :

— Thế nào con ? Mẹ có thể yên tâm được không con ?

Cô gái tỉnh bơ đáp :

— Mẹ cứ yên tâm, chính con, con sẽ làm nhục gia đình thằng đó
trong vài tháng nữa đây.

thật có một Thế - giới

LOÀI NGƯỜI ở trên

HÓA TINH không ?

Mariner IV của Mỹ được phóng
lên Hỏa-Tinh ngày 30-11-1964 và
sẽ đến Hỏa-Tinh vào ngày 15-7-
1965 (420 triệu ki-lô-mét), để
chụp hình.

N

GHE phi-cơ bay ầm-ầm
trên thành phố và súng đại
bác nổ rền gần ngoại ô Sài-gòn,
ông Tú ngồi ngoài hè hóng gió
nhìn Trăng sao sáng tỏ trên trời
khuya, nói với bà Tú ngồi cạnh
ông:

— Không biết ở trên các
hành-tinh khác có chiến-tranh
như ở trên Trái-Đất khốn-nạn
nay không?

Bà Tú tựa đầu vào vai ông,
điều-dáng hỏi :

— Những Hành-tinh khác là
hành-tinh nào hả Minh?

Ông Tú ngó vành Trăng bạc:

— Không phải mảnh ngân-tinh kia đâu. Hành-tinh bé nhỏ
của Địa-cầu, trông nó đẹp thế
bởi nó chỉ chứa toàn thơ với
mộng. Nó được treo ra đó để
làm món đồ chơi lý-tưởng cho
Nghệ-sĩ, Thi-nhân, nhưng nó
không có đời sống vật-chất,
không một bóng người, không
một giọt nước, không một bụi
cỏ, không một con chim.
Nhưng trên một vài Hành-tinh
của Thái-dương-hệ (*Système solaire*),
như Hành-Tinh (*Mars*) hình như có
đò sống linh - động, có cây, có
nước, có lẽ có một thế-giới
loài người không giống loài

người chúng ta trên Địa-cầu
nhưng có thể văn-minh tiến-bộ
hơn ta.

— Sao biết có một thế-giới
sống ở Hành-tinh hả Minh?

— Đó là khám phá của các
nhà Khoa-học, Thiên-văn-học
trứ danh, cẩn-cứu trên những
điều họ đã được trông thấy qua
các kính viễn-vọng (*telescopes*)
mạnh nhất trên thế-giới, và
những bài toán thiên-văn-học,
từ Thế-kỷ XVII đến nay, nghĩa
là từ trên 300 năm nay.

Mới năm ngoái đây, nói đích-xác hơn là ngày **Thứ Bảy 30-11-1964**, hai vệ-tinh nhân-tạo, chiếc **Mariner IV** của Mỹ từ cẩn-cứu Cap Kennedy, và
chiếc **Zond II** của Nga từ cẩn-cứu Baz-Konour, đã được phóng
lên cùng một lúc để cố thực-hiện sứ liên-lạc trực-tiếp giữa
Trái Đất và Hành-tinh. Tháng
4-1965 vừa qua, hai vệ-tinh
ấy đã lên được gần nửa khoảng
cách nhau của Hành-tinh và Địa-cầu.

— Từ Trái Đất lên Hành-tinh,
cách nhau bao xa?

— **56 triệu ki-lô-mét.**

Bà Tú trổ mắt ngó ông Tú:

— Chu cha ơi, 56 triệu ki-lô-mét!

Bà ngó lên trời, hỏi tiếp:

MÌNH ƠI !

— Mình chỉ cho em xem Hành-tinh là ngôi sao nào đâu nè?

— Kia kia, ngôi sao đỏ màu da cam, theo ta thấy với mắt trần, nhưng nếu có kính viễn-vọng sẽ thấy màu nó vàng. Nhìn trong kính viễn-vọng, còn thấy rõ hai vết trắng ở hai đầu Bắc-cực, Nam-cực, đó là tuyết cũng như trên địa cầu vậy. Mùa Đông của Hành-tinh, ta thấy vết tuyết ấy rộng ra, mùa hè nó rút hẹp lại.

Nếu không có gì trực-trặc, thì
hai vệ-tinh Mariner IV và Zond
II sẽ cùng đến gần Hành-tinh vào
khoảng giữa tháng 7 để chụp
hình.

— Tháng 7 sắp tới đây?

— Ủ, Hiện nay các nhà khoa-học và Thiên-văn-học trên toàn thế-giới đang hội-hộp chờ ngày
đó để được xem những tấm hình
do hai vệ-tinh kia sẽ chụp được
trong vài tiếng đồng hồ và sẽ
truyền về trái đất bằng vô-tuyến.
Nhờ những bức ảnh đó, người ta
sẽ thấy rõ « bộ mặt thật »
của Hành-tinh, một hành-tinh bí
mật nhất của Thái-dương-hệ.

— Sao gọi là bí-mật?

— Vì các nhà khoa-học của
Địa-cầu đã tìm hiểu về Hành-

tinh trên 300 năm nay, đã
dày công xem xét nó qua
các kính viễn-vọng, đã khám-phá
ra được nhiều yếu-tố nhưng đến
nay vẫn chưa có thề xác-nhận
một điều nào một cách quả-quyết được.

Thế-kỷ XVII, nói đúng hơn là
đêm **28-11-1659**, ở Hòa-Lan,
nhà thiên-văn-học tài giỏi trứ
danh **Christian Huygens**, lần
đầu tiên đã dùng kính viễn-vọng
nhìn thẳng lên Hành-tinh và đã
vẽ một bản đồ gồm những vùng
mờ-mịt trên mặt hành-tinh ấy.
Một vùng rộng lớn nhứt được
ông đặt tên là **Syrtis Major**.
Đúng ba trăm năm sau, tháng 11
năm 1956 và 1960, nhà Thiên-văn-học Mỹ **William Sinton**,
nhìn qua kính viễn-vọng rất mạnh
của Đài Thiên-văn **Harvard** và
kinh viễn-vọng lớn nhứt và mạnh
nhất hiện nay trên núi **Palomar**
ở Mỹ, cũng thấy vùng **Syrtis Major**
còn rõ ràng như trên bản đồ
của Huygens. Nhưng vùng Syrtis
Major là gì? Nếu tính ra, thì nó
rộng lớn bằng cả các xứ Tây-Âu,
chắc chắn là một vùng phì-nhiều
có cây cỏ, có đời sống, nhưng
những sinh-vật ở đây thở ra một
thứ hơi **acetaldehyde**, chứ không



Christian Huygens, nhà Vật
ý học, toán-học và Thiên văn học
rู้ danh của Hòa Lan đã vẽ lần
đầu tiên một bản đồ của Hỏa Tinh
năm 1659.

phải gaz carbonique (thân khí)
như ở địa cầu.

Hỏa tinh cũng có bốn mùa.
Cuối mùa Hạ, (mùa Hạ của Hỏa
tinh), người ta thấy tuyết phủ
trắng miền Bắc cực đã tan dần
và thu hẹp lại chỉ còn độ vài chục
ki-lô-mét bề kính và bây giờ
là mùa xuân của Hỏa-tinh, vùng
sinh khí lan rộng dần dần ra cho
đến vùng nhiệt đới. Bộ mặt Hỏa
tinh lại thay đổi, khác hẳn mùa
Đông. Năm 1877, Hỏa tinh xoay

rất gần Địa cầu ta, suốt mấy
tháng tất cả các kính viễn vọng
trên Thê-giới đều chia về Hỏa-
tinh để xem xét tận tường. Một
đêm, nhà Thiên-văn-học Ý,
Schiaparelli, nhìn kỹ, nhận
thấy giữa các vùng sinh-lực màu
xanh lá cây, có những đường
đen xám nối liền nhau và
chạy dài hàng mấy nghìn
ki-lô-mét qua các vùng
đất đỏ mêt mông. Schiaparelli đoán chừng đó
có lẽ là những con sông đào
(canaux). Nhà Thiên-văn-học

Mỹ, **Percival Lovell** cũng quả
quyết rằng đó là những con
sông đào để đem nước do
tuyết tan từ miền Bắc-Cực,
chảy xuống dưới các vùng phù
nhiêu như *Syrtis Major*, *Sinus
Saboleus*, ở khắp mặt Hỏa-tinh.
Do những nhận xét đó, người
ta có thể phỏng đoán rằng Hỏa
tinh không phải một Hành-tinh
khô khan như Mặt Trăng, mà
là một Hành-tinh có những sinh
vật và có đời sống linh-dộng
đôi-dài như trên Địa-cầu.

Năm 1882, Schiaparelli lại khám
phá một điều lạ nữa, là song
song với mỗi con sông đào đã
có sẵn, thỉnh thoảng lại còn có
một con sông đào khác cách
sông-cái từ 350 đến 700 ki-lô-
mét. Hiện nay, các nhà Thiên-

MÌNH ƠI !

văn-học thế giới còn đang tìm
hiểu các «con sông-dào» đó,
theo một đường thẳng và dài
mấy ngàn ki-lô-mét, là những
cái gì ?

Tóm lại, hết mùa Đông (mùa
Đông của Hỏa-tinh) qua đầu
mùa Xuân thì vùng tuyêt ở Bắc-
Cực rút hẹp lại (xem bản đồ
của Schiaparelli) và hiện ra
những chấm xanh, có lẽ là cây
cỏ, và những sông-dào chảy dài
khắp mặt Hỏa-Tinh. Ngoài ra,
không có núi, không có biển gì
cả.

Nhưng từ nửa thế-kỷ nay, các
nhà Thiên-văn-học nhận xét một
sự thay đổi lạ thường, chứng tỏ
có một kế-hoạch vĩ-đại vô cùng
được diễn biến như sau đây :

Năm 1909, vùng *Mare Cimmerium* (danh từ địa-dư cho
nhà Thiên-văn-học Antoniadi đặt
ra để chỉ-định một địa-diểm có
đời sống linh-dộng), ở giữa kinh-
độ 200 và kinh-độ 250 trong
vùng Nhiệt-đới, rộng bằng cả
châu Âu trên mặt Địa-cầu. Ranh
giới phía Bắc *Mare Cimmerium*
có một sa-mạc. Ở giữa sa-
mạc có một khóm cây cỏ xanh-
um, được gọi là *Alpha*, ở ngay
giữa khoảng cách của hai vùng
Tritonis Lacus và *Nopenthès*.



Giovanni Schiaparelli, nhà
Thiên văn học Ý (1835-1910)

Năm 1930, tự nhiên khóm
Alpha biến mất.

Đồng thời, từ lúc *Alpha* biến
mất, người ta thấy hai vùng *Tri-
tonis Lacus* và *Nopenthès* xuất
hiện hai con sông-dào cứ mỗi
năm mỗi tiến dần vào sa-mạc,
sa-mạc này dài 2000 ki-lô-mét.

Năm 1941, sông-dào của
Tritonis đã vào sâu được 500 ki-
lô-mét trong nội-địa sa-mạc.
Đồng thời từ vùng thứ ba ở
Đông-Bắc, *Amenthès*, cũng xuất
hiện ra một con sông đào tiến
dần dần tới trung-tâm sa-mạc.

MÌNH ƠI !

Năm 1958, ba « sông-dào » trên, từ ba ngả tiến tới, gặp nhau và chắp nối lại, thì lạ quá, chỗ chắp nối của ba sông đào ấy lại chính là địa điểm của khóm Alpha đã biến mất từ năm 1909.

Thế là từ năm 1958 đến nay (1965) khóm Alpha cũ đã biến mất 50 năm về trước, tự nhiên tái-hiện, rộng lớn hơn xưa, dồi dào linh-động hơn xưa, sau khi ba « sông-dào » từ ba nơi xa tít ở ba phương hướng khác nhau, dài bằng từ Moscou (Nga) hay Constantinople (Thổ-Nhĩ-Kỳ) qua Paris (Pháp), dần dần tiến vào một địa điểm hình như đã chỉ-định trước, và theo một kế-hoạch, một chương trình đã vạch trước !

Vì những sự kiện lạ-lùng đó mà nhiều nhà Thiên-văn-học thế giới hiện nay dám quả-quyết rằng trên Hỏa-tinh hiện đang sống một thế giới loài người có lẽ khác ta nhưng văn minh tiến bộ hơn ta.

Chính vì điểm thắc-mắc quan trọng đó, mà hai vệ-tinh *Mariner IV* của Mỹ và *Zond II* của Nga đã được phóng lên Hỏa-tinh, ngày thứ bảy 30-11-1964 Như đã nói lúc này, hai vệ-tinh



Những sông-dào trên Hỏa-tinh theo bản đồ của Schiaparelli (24-6-1888).

nhân-tạo kia phải đề 6 tháng bay qua 420 triệu ki-lô-mét và sẽ đến mục-phiêu đã định, gần sát Hỏa-tinh, để chụp hình Hỏa-tinh và truyền ảnh về Địa-cầu. Hiện nay các nhà Bá-c-học trên thế-giới đang chờ xem các tấm ảnh đó mà Địa-cầu sẽ được tiếp nhận vào khoảng 15 tháng 7 sắp tới đây.

— Không ngờ Khoa-học loài người tiến đến mức tối-cao như thế, Minh nhỉ. Trên Hỏa-tinh có một thế-giới văn-minh, nhưng em tin chắc rằng giống người ở thế-giới Hỏa-tinh không thể nào

MÌNH ƠI

văn minh tiến bộ hơn loài người trên quả Đất này. Phải không, Minh ?

— Chúng ta không có bằng chứng gì để quả quyết như vậy. Nhà Thiên-văn vật - lý-học của Nga - sô, Schklowski, lừng danh khắp thế - giới, vừa rồi có xuất bản một quyển sách nhan đề là « Vũ-trụ, Dời-sống và Lý-trí », gồm 24 chương viết rất công-phu. Quyển sách này đã được dịch ra Pháp-ngữ : « L'Univers, la Vie et la Raison », trong đó Schklowski có viết :

« Đứng trên quả Đất chúng ta xem xét Hỏa-Tinh, chưa hiểu Hỏa-Tinh được tường-tận, thì những nhà Bá - học của Hỏa-tinh ở trên mặt đất của họ nhìn xuống Địa-cầu của ta, có lẽ cũng không ngờ chúng ta đã có một nền văn-minh cổ cự từ bao nhiêu thế kỷ. Đã chắc gì họ khám-phá ra được những dấu-tích của dời sống và những hoạt-động của chúng ta ? Bởi vì, cũng như chúng ta nhìn lên Hỏa-tinh, họ không thể nhìn xuống Địa-cầu, nhận thấy rõ được những vật có một đường kính dưới 200 ki-lô-mét. Những thành phố to lớn nhất của ta, như Paris, New York, Moscou, đã chắc gì họ trông thấy qua ống kính viễn-vọng mạnh nhất

như kính viễn-vọng của ta ? Những vụ bom nguyên-tử của ta nổ trên không-khí Địa-cầu, có lẽ người Hỏa-tinh nhận thấy được chăng, nhưng chắc họ cho rằng đó là những hiện tượng bất thường của vũ-trụ chứ không hề ngờ rằng đó là những thí-nghiệm do một cuộc sống thông-minh của trí-óc gây ra. Cho đến cả những làn vô-tuyến-điện xuất phát từ cõi Địa-cầu cũng có thể được người Hỏa-Tinh thu thanh, nhưng có lẽ họ chờ rằng đó chỉ là chứng cứ của một dời sống còn sơ-đầng trên Địa-cầu, và còn kém xa cuộc sống thông-minh tột bậc của người Martiens (Người ở Hỏa-Tinh)... »

Bà Tú hình như không đồng-ý, và bà luôn luôn tin rằng Loài ng'rời trên Địa-cầu này văn minh hơn. Bà bảo :

— Nhưng sự các nhà Bá-học của Địa - cầu đã phóng được lên Hỏa-Tinh hai vệ-tinh nhân-tạo *Mariner IV* và *Zond II*, chúng tỏ rằng khoa-học của chúng ta tiến bộ hơn khoa-học của Hỏa-tinh, vì họ có gởi một vệ-tinh nhân-tạo nào của họ xuống gần quả Đất để chụp hình Quả Đất ta đâu ? Phải không, Minh ?

Ông Tú cười :

— Em quên các vụ « Dia-bay » bí mật, thường xuất hiện trên khoảng không khí của Trái Đất từ vài chục năm nay, chứ không phải mới đây. Nhiều nhà Bác-học nghi rằng đó có thể là những loại « vệ-tinh nhân-tạo » của người Hỏa-tinh xuống rình rập Trái-Đất, hoặc để chụp hình, hoặc để khám phá, nghiên cứu gì chăng? Em cũng nên biết rằng các nhà Bác-học của ta đã tìm thấy rằng Hỏa-Tinh có hai hộ-tinh (satellites) trong lúc Trái Đất có một hộ-tinh mà thôi là Mặt Trăng.

Hai Hộ-tinh của Hỏa-Tinh là Phobos, và Deimos, xoay tròn chung quanh Hỏa-tinh cũng y như Mặt-Trăng chung quanh Địa-cầu. Phobos và Deimos được khám phá từ năm 1877 do nhà Thiên-văn-học Mỹ là Asaph Hall. Nhưng có điều này rất lạ, là khác với Mặt Trăng, hai hộ-tinh Phobos và Deimos của Hỏa-tinh là hai vật chỉ có đường kính không quá 10 ki-lô-mét, và trống rỗng trong ruột. Nhà Thiên-văn-học Nga

là H. Struve, năm 1895, lại khám phá thêm rằng hộ-tinh Deimos có một mặt màu đỏ và một mặt màu xanh-lục. Do đó nhà Thiên-văn-học Nga, Schklovski quả quyết rằng hai hộ-tinh Phobos và Deimos mà ta thấy xoay chung quanh hỏa-tinh từ mấy nghìn năm nay chỉ là hai vệ-tinh nhân-tạo do người Hỏa-tinh chế ra! Thật là một sự ngoài óc tưởng tượng của loài người trên trái đất. Theo Schklovski tính toán thật kỹ lưỡng thì hộ-tinh Phobos ở cách xa Hỏa-tinh chỉ 6000 ki-lô-mét, và nặng hai trăm triệu tấn. Như thế tức là một mét khối Phobos chỉ nặng một ký-lô. Phobos là một vật cứng (cố-thề) phản chiếu ánh sáng Mặt-trời, nhưng không thể có một vật cứng nào mà mỗi mét-khối chỉ nặng một ký-lô; trừ khi vật ấy rỗng ruột. Nhưng trong vũ trụ không thể có, và không có, một vật rỗng nào mà bể kính chỉ có 10 ki-lô-mét. Do đó mà Schklovski kết luận rằng hộ-tinh Phobos của Hỏa-tinh là một vệ-tinh nhân-tạo



Quỹ đạo của hai Hộ-tinh Phobos (gần) và Deimos (xa hơn) của Hỏa-tinh (Mars)

của người Hỏa-tinh. Nhưng ta thử tính xem: vệ-tinh nhân-tạo Phobos nặng hàng hai trăm triệu tấn và rộng đến đỗi có thể chứa cả thành phố Paris! So sánh với vệ-tinh nhân-tạo Spoutnik của Nga dài 3 mét, thì mắc-cở ôi là mắc-cở! Phobos là một con voi mà Spoutnik là một con kiến! Vậy người ta có thể tưởng tượng khoa học của giống người kỳ dị ở Hỏa-tinh đã tiến tới một mức kinh

khủng như thế nào!

Bà Tú ngồi mơ màng nhìn vành Trăng trôi rất mau lẹ trên vòm trời đầy đặc sao.

Bà khẽ bảo:

— Trong vũ-trụ huyền bí bao la kia, không lẽ chỉ có Quả Địa-cầu bé nhỏ của chúng ta mới có một thế giới loài người thông-minh trí-tuệ hay sao, Minh-nhỉ?

Ông Tú suy-nghĩ một lúc, châm thuốc hút rồi chậm rãi nói:

Düna midol

trị các chứng đau nhức
và cảm cúm

có bán tại các nhà thuốc tây

1360/BYT/DDDC

— Theo ý-nghĩ nông-cạn của anh sau khi đọc hết các sách báo nói về Hòa-Tinh, anh đoán chừng rằng từ thuở khai thiên lập đia xa-xăm nào đó Hòa-Tinh xoay chung quanh Mặt Trời, chỉ chờ-vợ một mình, không có hộ-tinh, cho nên ban ngày thì sáng, ban đêm tối-hù. Sau, người Hòa-Tinh có óc khoa-học tiến-bộ, khám phá rằng Quả Địa-cầu có một hộ-tinh là Mặt Trăng, nhờ đó ban đêm trên Địa-cầu có ánh-sáng do Mặt

Trăng nhận lãnh từ ánh mặt trời, phản chiếu xuống Địa cầu. Người Hòa-Tinh mới chẽ ra hai hộ-tinh « nhân-tạo », xoay chung quanh Hòa-tinh, để ban đêm được hai hộ-tinh ấy phản chiếu ánh sáng Mặt trời. Có lẽ đó là công-dụng của hai hộ-tinh Phobos và Deimos chăng ? Úc-đoán như thế thật là vô-lý, nhưng ta làm sao hiểu thấu được hết Lý-tí của Vũ-trụ ?

* Diệu-Huyền



CÁC BẠN XEM MỖI NGÀY NHẬT BÁO



- ★ XÃ THUYẾT CHÍNH TRỊ. của N.V
- ★ Hậu THẠCH-BÍCH-SƠN, truyện bằng tranh của NGUYỄN-VŨ
- ★ NHẬT KÝ của DIỆU-HUYỀN
- Chủ nhiệm, Chủ bút: NGUYỄN-VŨ**



dặm buồn

Chiều thương con ngựa đường dài
Đau vội dán mắt tụng bài tự do.
Trưa thương gầy guộc thân cò
Nhớ con mồi ngậm tiếng ho chịu đòn.
Và chân ngựa chạy bon bon...
Và lung cò trắng dễ bùn đồng pha !
Ngõ ngàng khôn tưởng là ta
Là ai, ai đấy, Ngọc ngà là đâu ?
Tim vàng bạc chảy dòng châu
Tim sinh thời rót mấy màu nguyên trinh.
Giờ quay thương lại thân mình,
Và thân con « tốt » gập ghình đá sông.

HUYỀN-PHONG



★ Trần-Luân-Kiết

(tiếp theo P.T. 151)

À thật ra, đúng như vậy. Không phải Triệu lợi dụng một mèo thuốc với vài phút xem mạch cho bà cụ, để lấy cớ đó nghĩ đến cô thiếu nữ trẻ đẹp kia.

Kỳ thật, Nga là một cô gái có một nhan sắc huyền bí thu hút hết thảy mọi tâm hồn của những chàng thanh niên vừa đến tuổi yêu thương như bác sĩ Triệu chẳng hạn.

Đôi mắt của Nga sâu, đen lóng lánh như hạt kim cương huyền báu chập chờn hiện ra trong tâm trí của Triệu. Chàng ta ngồi âm-thầm mong sao Nga lại mang bà mẹ đến. Không phải chàng ác ý gì, mà lòng chàng thật sự đã say đắm Nga.

Chàng say đắm vẻ thơ ngây, từ vóc người thon nhỏ dịu dàng đến làn tóc óng à, gương mặt ưu-sầu của nàng.

Mưa ngoài trời thăm thỉ rơi những giọt mưa gợi lên những điệu nhạc trầm bàng khuông và tê-tái.

Triệu mở tung cửa sô, ngồi thử ở bàn viết một hồi lâu, con chó nhỏ dưới ghế quay đuôi mừng chủ, bị chủ nó bức dọc đá cho một phát, kêu vang nhà. Nó chạy quinch quách ra sau bếp với bộ vó sơ sệt.

Chị bếp lấy làm lạ ngước cổ nhìn lên, hỏi Triệu:

— Thưa bác sĩ, có việc gì không?

— Không !

LƯƠA TÌNH

Triệu ít khi nào cộc lốc như vậy. Không lẽ nào vừa chữa không ~~công~~ cho bà cụ Triệu lại nghĩ đến số tiền công lao ấy ?

Chủ của chị ta không hề có tính keo bần đó. Ông hay xem mạch cho thuốc những kẻ bệnh tật nghèo nàn.

Ông là một bác sĩ có lương tâm, và biết thương người kia mà?

Chị ở đoán là trời mưa dầm, bác sĩ không đi chơi, được nên ~~trực~~ bức vội thôi. Nghĩ thế, chị cũng không muốn tò mò gì hơn. Chị cúi xuống chăm chỉ úi đồ. Con chó nằm dưới chân chị, bó đuôi liếm mép.

Khi úi xong đồ cho chủ, chị quay về phía Triệu, thấy anh chàng cầm cuộn viết, đầu cõi rối lên như chưa bao giờ chải gỡ.

Chị lại thấy Triệu xé mạnh mùng trang giấy, vắt xuống đất, rồi vào phòng bật đèn ngủ, nắm gát tay lên trán, một lái xoay trở như suy nghĩ gì lung lăm không ngủ được. Chị ta đâm ra tò mò, lén nhặt mảnh giấy, đem ra bếp, bật đèn chắp từng mảnh lại, làm nhầm đec..

Hàng chữ nguêch ngoat như vầy :

Tình đâu chợt đến với ta

Nàng như mây thoảng biết là về đâu ?

Giật mình, chị đem đốt mấy mảnh giấy, lom-lom nhìn lên buồng chủ. "Thôi rồi, ông đã tương tư cô nào rồi". Chị bếp nghĩ như thế, rồi cũng bỏ qua...

Nửa đêm, đợi cho chị bếp ngủ say, Triệu trở dậy rón rén ra khỏi phòng. Triệu không biết vì sao đêm nay chàng lại có cử chỉ cứ ngài ngại trước chị bếp.

Vốn sẵn có tâm hồn bình đẳng, từ trước đến giờ, Triệu vẫn xem người giúp việc như thân-thích với chàng. Triệu thay ngại trước chị bếp là vậy.

Triệu đi lang thang một mình ngoài phố. Đêm về khuya tĩnh

PHÒNG PHỦ

Dung **NEUROTONIC** BỔ ÓC
Tăng cường trí nhớ

575 BYT 20-11-52

mịch. Điều kèn đồng thỉnh thoảng rú lên trong mưa lạnh. Triệu không biết mình đang dầm mưa và về đâu, chỉ biết bước chân mình cứ rảo nhanh về phía ánh đèn sáng. Nơi đông người đang tụ hội Chàng hy vọng sẽ gặp lại hình bóng đang ấp yêu nầy. Nhưng khi chàng dừng sững trước đám đông, những cặp mắt thao láo trong đêm khuya nhìn chàng xa lạ và lạnh lùng đến rợn người.

Triệu lai sụp mũ xuống, rảo bước và hy vọng, tâm trạng chàng như si dại, nửa như đau khổ, nửa thấy say sưa như nhấp phải men đồng.

Tình yêu là những phút lên men đó. Nếu được nó sẽ thành rượu thơm, không tối, nó trở thành dấm chua chát là vậy.

Chợt Triệu thấy một bóng quen thuộc ngồi yên lặng, tóc rủ xuống bóng gầy lồng khống vào tường như một tên say sật sù.

Bước tới gần Triệu mừng rú kêu lên :

— Phan Danh, ngồi đây làm gì?

Rồi Triệu không đợi mời, kéo ghế ngồi lẹ xuống cạnh bạn.

Phan Danh giật mình, tỉnh lại, đưa tay xoa đôi mắt, ngạc nhiên vừa vung vai, uốn lưng vừa ngáp;

— À! bạn đi khuya vây?

Triệu ngỡ bạn nhạo nên hỏi gấp:

— Có lẽ không?

Phan Danh thành thật :

— Gì mà lạ?

— Chuyện tôi đi khuya?

Phan Danh mới tỉnh lại hẳn, vừa lắc đầu, vừa ra dấu tự nhiên.

— Ô, đi khuya! Tôi là con ma đi khuya đây, bạn mới đi có một đêm nên thấy lạ.

— Tôi buồn!

Phan Danh xoay người lại :



— Đời ai chả buồn?

— Nhưng tôi buồn thật!

— Ai bảo anh buồn già? Buồn mới đi khuya như vầy chứ?

— Thì ra đi khuya vì anh buồn bã lắm ư?

— Bạn ơi, đừng hỏi nữa. Tôi đi khuya vì thói quen... Nhưng

lúc cũng nán lắm. Bây giờ uống gì, quần này chỉ có cà phê đen.

— Đè ngồi đây buồn ư?

— Biết làm gì? Phan Danh hỏi.

Triệu im lặng một lát, đáp :

— Chúng ta hãy tìm chỗ giải trí cho khuây khỏa.

Phan Danh khoát tay :

— Không được... tôi đang muốn giữ một cái mộng, e vỡ tan

nát.

Triệu dò xét :

— Mộng tình hay tiền?

— Cả hai!

Nói xong, tiếng cười của chàng ký giả rộ lên sần sặc, khiến mấy tay tồ ngồi ở bên cạnh hỏi :

— È đại ca, việc gì mà khoái thế.

— Có gì đâu bồ! Chàng trả lời với mấy anh chị ở bên này.

— Có gì cho em út xé vui chia sướng với đại ca.

— Anh Tư (tên thật Tư Lẹm Cầm) ơi, nào có gì đâu, chuyện

mộng mà.

Tư lẹm cầm nhăn cái mặt đen hắc-quỷ chìa cái cầm lẹm ra, trêu tráo miệng cười duyên :

— Tưởng mần ăn ngon lành, trúng áp-phe, chuyện mộng mị thì thôi, đàn em có biết gì đâu.

Bỗng có ánh đèn pha rọi sáng rực gốc đường. Tiếng xe hơi vừa đậu lại. Tư Lẹm Cầm nhảy lên vồ tay :

— Hay lắm, lên đúng giờ lắm... nào mời hai đại ca cùng

hưởng một đêm cá nướng với tôi nghe.

Phan Danh vừa gật với anh Tư, vừa quay về bác sĩ Triệu :

— Này bạn, chúng ta cùng gầy cuộc ăn nhậu cho đỡ buồn.

Triệu cười dèng ý, và hỏi :

— Vậy thì bạn buồn gì, cho biết thử?
— Muốn khám bệnh ư?

Võ vai bạn, Triệu nói :

— Thật ra tôi muốn kể anh nghe một câu chuyện. Tôi cũng
đang có một thứ bệnh, cần đến bạn chữa đấy.

— Chắc bệnh tâm?

Triệu gật đầu. Phan Danh bỗng nhiên im lặng nhìn Triệu. Chàng đã đoán ra tâm trạng của bạn. Thật sự thì tâm trạng đó cũng y hệt như tâm trạng của mình, nên Phan Danh cảm thấy lo sợ. Một câu hỏi được đặt trong đầu chàng, eo liên quan đến Nga nhưng Phan Danh không dám hỏi ra lời.

Chàng sợ sự thật đó như sợ một quả bom nổ tung làm vỡ tan
diễn mộng của chàng. Vì thế Phan Danh nói khéo lấp đi :

— Bạn ơi, dùa gì, ăn cho ngon đã rồi hãy nói chuyện sau.

Nhin bạn một lát, chàng bỗng hỏi tiếp với một lời thật sét dá :

— Nếu tôi và bạn cùng một mộng-tưởng, chúng ta sẽ thế
nào?

Triệu phân vân vì biết Phan Danh đã trồ ngón tay lý,
không lẽ chàng lại nhường cho bạn, nên chàng dành im lặng cười!
Phan Danh định nói tiếp điều gì nhưng thôi, vừa lúc đó người chủ
quán bưng mâm cá nướng đến.

Triệu hỏi vờ-vắn :

— Đây là quán gì hở bạn?
— Quán Biên Thùy đấy!

(còn tiếp)



K.N. số 251 BYT-QCDP 18-10-62

CẢI CHÁNH về một câu trong báo « VĂN »

Trong báo « Văn » số 36 ra ngày 15 tháng 6 - 1965, nơi trang 120 có một câu như sau đây:

« Ông Nguyễn-Vỹ nói tiếng về thơ ta l傘 thơ tây. Bằng chứng là bài thơ *Sur la rivière des Parfums* mà dạo nào ông quả quyết là của ông sáng tác. »

Ông Nguyễn Vỹ quả quyết rằng không bao giờ ông nói như thế. Bằng chứng là trong tập *Thơ Hoang vu* của ông xuất bản năm 1962, nơi trang 53 có đăng bài « *Sérénade sur la Rivière des Parfums*, par F.G.H và nơi trang 55 kế tiếp bài thơ đó có bài : « *Dịch ra thơ Việt :* »

« *Hương Giang Dạ Khúc* » của **Nguyễn Vỹ**.

*

Trong Đông Tây tạp chí, xuất bản tại Hà Nội năm 1936, Ông Nguyễn Vỹ có đưa ra ức thuyết rằng tác giả F.G.H chính là vua **Duy Tân**. Nhưng trong quyền « *Đời văn* » ông **Trần Thành Mai** nói là F.G.H không phải vua Duy-Tân mà là một người Pháp François **Guibier** Henri, làm sở kiêm Lâm Huế. Ba chữ viết tắt F.G.H tác giả bài *Sérénade sur la rivière des Parfums* lần đầu tiên đã đăng trong *Bulletin des Amis du Vieut Hué*, và do ông Nguyễn Vỹ dịch ra thơ Việt lần đầu tiên đăng trong Đông Tây tuần báo với một bài giới thiệu khá dài, quả quyết rằng F.G.H là một bi danh của **Duy Tân**, đã gây ra một cuộc bút chiến sôi nổi trong giới văn học Việt-nam vào khoảng 1936-37.

Rất tiếc ông bạn nào viết mấy câu trong báo « Văn » trên kia chỉ nói bông lông không căn cứ trên một tài liệu văn học nào cả

* P. T.

người

tù

69

Hồi-ký của NGUYỄN-VŨ ★ Hồi-ký của NGUYỄN-VŨ

(tiếp theo T.P. 150)

Ô. Trần văn Lý, Tuần-vũ Phú-Yên và Thanh-trा Auger

LÂU lâu, có các ông Quan « Annam », mà phần nhiều T.S. không biết mặt, không biết tên, đột nhiên đến thăm trại giam chúng tôi. Một hôm, viên đồn trưởng Bazia tin cho chúng tôi biết trước có ông Thanh-trा chính trị là Auger trước làm Đốc lý Đălat, ông Pierrot công sứ Phú-Yên và ông Tuần-vũ Trần-văn-Lý sẽ đến « thăm » chúng tôi sáng hôm sau.

Tối hôm trước đó, anh em hội nghị trong trại giam để làm một bản thỉnh cầu đại khái có hai điều khoản: 1.— xin tăng số tiền chu cấp hàng ngày từ 0\$30 đến 0\$50. 2. Xin trả tự do cho một số T.S.

Anh em đồng thanh cử tôi, T.S. 69, đại diện anh em để đưa bản thỉnh cầu ấy. Biết rằng mỗi lần đưa bản thỉnh cầu như thế là mỗi lần có chuyện rầy rà lộn xộn giữa Đồn trưởng



NGƯỜI TÙ 69

và T.S. nhưng tôi không thể từ chối được nhiệm vụ, vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống chung của T.S. Trong trại đã có một anh *Chef de Semaine* tức là anh T.S. đến phiên phải phụ trách an ninh và trật tự của trại trong một tuần lễ, kể từ ngày chủ nhật. Chức vụ này toàn thề T.S. thay phiên nhau đảm nhận, theo thứ tự số tù: Thí dụ sau T.S. số 1, kế tiếp T.S. số 2 rồi đến T.S số 3, v.v... Nhưng trong những trường hợp đặc biệt, như vụ nhà cầm quyền đến khám hoặc đến « viếng » thì anh em cử một hoặc hai Đại diện riêng, thường thường là T.S 69, hoặc thêm T.S 27. Lưu Quý Kỳ, người Tàu lai, cựu sinh viên trường Mỹ thuật Hà nội, thư ký riêng của viên đồn trưởng Bazia. (Anh này hiện nay làm Văn hóa vụ ở Bắc Việt).

Để đón tiếp chính quyền một cách xứng đáng, anh « chef de semaine » yêu cầu toàn thề anh em sáng hôm sau phải quét dọn sạch sẽ chỗ nằm của mình, và nhất là phải giấu kín những vật bị cấm trong trại nhưng anh em đã lén lút sắm được rất nhiều như sách, vở đòn, dao, kéo, thuốc hút, hộp quẹt, tiền bạc, v.v... Bình thường chúng tôi tự dùng các vật cấm ấy, không sợ ai. Nhưng mỗi lần có cuộc khám xét, hoặc có nhà chức trách đến thăm trại, thì tất cả các vật ấy đều biến mất hết. Chúng tôi có nhiều nơi giấu khó mà tìm ra. Ông Bazia là lính không bao giờ tịch thân được một cấm vật gì của chúng tôi đã sắm được nhờ đủ các mưu mô, thủ đoạn, có khi nhờ cả sự đồng lõa dễ dãi của một vài người lính dễ thương.

Hôm ấy, được tin viên thanh tra chính trị đến chúng tôi vui vẻ đợi chờ, hy vọng ông ta sẽ cho thỏa mãn một đòi hỏi nguyên hợp lý. Riêng tôi được anh em căn dặn phải mặc bộ đồ sạch sẽ mới giặt, dĩ nhiên là bộ quần áo xanh của nhà, tùng móm hớt, chỉ có đôi guốc thì đã cùn sát đất chưa có tiền mua đôi guốc mới.

9 Giờ sáng, kèn lính Radhés thổi chào quan khách. Một chiếc xe hơi đồ trước cồng trại. Lính mặc lê phục bồng súng chào. Chúng tôi hồi hộp đứng chờ trong sân.

Cửa trại mở rộng. Ông Thanh-trा Auger và một đoàn tùy-tùng vào sân, có ông Tuần-vũ Trần-văn-Lý, ông Giám-binh Faugère, ông công-sứ Pierrot. Chúng tôi sắp hàng chào. Sau khi tôi đưa các ông ấy đi xem-xét trong trại giam, đến phòng đọc sách, các ông dừng

lại. Tôi bước ra trước mặt ông Thanh-trá, nói mấy câu tiếng Pháp, đại khái :

— Thưa ông Thanh-trá, anh em T.S. Trà-khê đã trao tôi cái vinh-dự được trình bày cùng ông...

Tôi chưa nói hết lời thì ông Auger đã ngó tôi chòng-chọc, với giọng hàn-học mắng tôi :

— Sao anh không thưa Quan Tuần-vũ ?
Tôi mỉm cười ngó qua ông Trần-văn-Lý đứng xế phía sau ông Auger :

— Xin chào Quan-Lớn (Bonjour Excellence).

Rồi tôi nói tiếp với ông Auger cũng chưa được hết câu, ông lại trổ mắt quát tôi một lần nữa :

— Anh muốn gì ? Hãy nói mau lên !

Tôi cút húng, hết muôn nói. Tôi nhìn ông Thanh-trá Auger, trong lúc ông giám-binh Faugère cười tưng-tưng... Ông Đồn trưởng Bazia lô-sợ, mặt đỏ bừng. Toàn thể T.S. im lặng, chờ xem thái-độ của tôi.

Qua một phút bực-túe, tôi hăng-hái nói tiếp, trình bày rõ-ràng 2 điều thỉnh-cửu mà anh em đã phó-thác cho tôi. Ông Auger hung dữ đáp lại liền :

— Xin trả tự-do cho các anh ? Các anh là những người có tội làm rối loạn Nước nhà, mà trả tự-do cho các anh à ? Các anh phải ở đây yên ổn, không được sinh sự lôi thôi.

Dứt lời, ông bỏ đi, không thèm ngó chúng tôi. Đoàn tù túng bước nhanh theo ông, cả ông Tuần-Vũ Trần-văn-Lý với chiếc dù đèn đeo nơi cánh tay. Nhưng bước được mười bước, ông trông thấy một bản đồ « Đông-Dương » vẽ lớn, kín cả vách tường và sơn nấm màu ông hỏi viên đồn trưởng :

— Ai vẽ bản đồ này ?

Ông Bazia chỉ tôi :

— T.S. 69.

Ông Auger quay lại, nạt-nộ tôi một lần nữa :

— Sao lại « Đông Dương — Indochine » ? Phải đề là « Đông Pháp » (Indochine Française), anh nghe không ?

Viên Đồn trưởng Bazia cũng lớn giọng bảo tôi :

— Anh nghe không. 69 ? Chiều nay anh phải bôi ba chữ « Đông Dương — Indochine », viết lại bốn chữ : « Indochine Française — Đông-Pháp ».

Ông Tuần-Vũ Trần-văn-Lý nhìn tôi với nét mặt tinh-bợ. Chỉ có ông giám binh Faugère (Tây-lai) luôn luôn gởi tôi một nụ cười thông cảm. Chắc ông ấy thương hại người T.S. 69 bị liên tiếp mắng vỗ của ông Thanh-trá. Nhưng người T.S. 69 nhất định không bỏ qua cơ hội. Lúc đưa các ông ra sân, trước khi các ông từ giã, T.S. 69 với vẻ mặt trịnh trọng, và nhẫn nại, lễ phép nói trước mặt toàn thể T.S. :

— Thưa ông Thanh-trá, thưa ông Công sứ, ông Tuần Vũ, ông Giám binh, anh em T.S. rất hân hạnh được quý ông đến thăm. Chúng tôi sẽ giữ một kỷ niệm đẹp của cuộc tiếp-xúc này. Nhơn dịp, chúng tôi xin nhắc lại quý ông hai điều thỉnh nguyện của chúng tôi, chúng tôi tha thiết hy vọng quý ông lưu ý đến đời sống rất thiếu thốn của T.S. Được như vậy, chúng tôi không bao giờ quên ơn của quý ông.

Xong, tôi quay lại viên Đồn trưởng :

— Thưa ông Chef de Poste, xin nhờ ông trao lại ông Thanh-trá cái đơn thỉnh nguyện này. Thay mặt toàn thể T.S., tôi xin trân trọng cảm ơn ông.

Dứt lời, tôi rút trong túi áo ra bản thỉnh-nguyện đã viết sẵn nhưng tôi đợi đến lúc đó mới đưa ra. Ông Auger trổ mắt ngó tôi, ông Bazia do-dự, ông Tuần-vũ Trần-văn-Lý im lặng, nhưng ông Faugère vui-vẻ cầm lá đơn, với nụ cười khả-áí, khoan-hồng :

— Allez ! Passez-le moi ! J'en parlerai pour vous à Monsieur l'Inspecteur !

(Nào ! Đưa đơn cho tôi ! Tôi sẽ nói giùm với ông Thanh-trá cho các anh).

Cứ chỉ của ông Faugère khiến toàn thể T.S. vô cùng cảm động. Riêng tôi T.S. 69, tôi chỉ lầm-bầm được một câu vắn-tắt :

— Merci, Monsieur l'Inspecteur...

(Xin cảm ơn ông Giám-binh).

(còn tiếp)



Nước Ngọt « CON COP »

*Nguồn mạch Sức Khỏe
và Vui Tươi*

CÙ-LÀ



古
那
油

VIỆN BÀO CHẾ
NGUYỄN - CHÍ
KN 697.BYT/QCDP.21/2/64

GLUCOCÉ

TÉVÉTÉ

KẸO SINH TỐ

CHỐNG MĘT-MỎI THÈ XÁC và TRỊ-ÓC

NGỪA NHIỄM-BỘC VI-TRUNG

Ở BAN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÀY và TIỆM TRƯÀ-DƯỢC

Số 252 BYT/QCDP/18-10-62



Nước Ngọt « CON COP » mỗi chai
là nguồn Vui Mạnh kéo dài Tuổi Xuân

LE SECOURS

Công - Ty Bảo - Hiểm và tái Bảo - Hiểm những tai nạn, hỏa-hoạn, hàng-hóa trộm cắp và tất cả các rủi ro

Trụ sở chính:
30 - 32, đường Laffite — Paris (9ème)

Chi-Cuộc Viễn-Đông
16, đại - lộ Nguyễn - Huệ — Saigon
Điện-thoại : 20.461

- Bồi thường mau lẹ
- Nghi thức giản tiện

Khi hữu sự hãy hỏi thăm liền chó ngán ngại — Mọi sự dẽ dái và tiếp rước niềm nỡ sẽ dành cho khách bảo-hiểm.

Xổ Số Kiên-Thiết Quốc-Gia
Giúp nước thêm nhà ta thêm của
3 LÔ ĐỘC ĐẮC
mỗi lô

1.000.000 \$

XỔ THỨ BA HÀNG TUẦN, MỖI VÉ 10\$

THẦN-TÀI CHẢNG VỊ RIÊNG AI

CỨ MUA VÉ SỐ

THÌ THẦN-TÀI SẼ ĐẾN THĂM

1) CÁC CHUNG HO Ho Phong, ho đàm, ho siêng Ho rang tức ngực, ho lâu ngày, ho sản hậu, nên dùng **HƯƠT PHẬT PHÒNG LAO THẢO** do Tang Nha chế tạo, đề mạnh Phổi lành ho.

2) Yếu Tim, Đau Tim, Thần Kinh suy yếu ! dùng **AN THẦN BỬU** trị các chứng tim đập hồi hộp, mất ngủ xây xầm chóng mặt, Dùng để an thần định trí, mát gan dễ ngủ.

3) ĐẠI BỎ LONG PHUNG TỈNH : Thuốc bắc cho người lao tâm, lao lực, mệt mỏi đau lưng kém ăn ít ngủ, và các chứng thiếu máu.

4) Bình của Phụ nữ : Kinh nguyệt bất thường thiếu máu, mệt mệt, đau lưng, bạch đái hạ ít ăn ngủ, nhức mỏi tay chân quí Bà dùng **PHỤ NỮ HỒI XUÂN TỐ**.

5) Bình Phong Thấp, đau khớp xương, nhức gân, tê bại, tay chân hay đồ mồ hôi tú chí bài hoải dùng **THẢO LINH SƠN** Di An Hòa

6) Quí Bà có thai bị bệnh thiếu máu sanh ra ua mửa, bần thần, mệt mệt, thai trắng đau lưng. Quí Bà dùng : **DƯỠNG THAI BẢO SẢN HOÀN** Di An Hòa.

7) Ai có bình Phong ngứa, ghê chốc lở lói ngoài da tìm thuốc **PHONG NGỨA** Di An Hòa để lọc máu giải phong.
(Có đề bán ở các tiệm thuốc Bắc)

Tổng Phát hành : Nhà thuốc **DI AN HÒA**

252-A LÊ THÁNH TÔN Saigon — BYTKiem Nhận ngày 18-12-1963

Nhà hàng ĐẠI - LA - THIỀN

Điện thoại số 36.893

31-33 Đường Lãnh-Ông CHOLON

- Đặc-biệt các món ăn Tiều
- Sạch-sẽ, vệ-sinh và ngon lành
- Bếp khéo, bồi giỏi và lễ phép
- Có máy điều hòa không-khí

Ở lầu 3 lộ-thiên có không-khí thiên-nhiên
trong một khung-cảnh huy-hoàng diễm-ảo



K.N. số 260 ngày 20-6-63

KINH - LÝ - VĂN - PHÒNG

110, đại lộ Nguyễn-Huệ — Saigon
Điện-thoại 23.187



Phạm - Văn - Lạng

Giám-Dịnh Trắc-đia-sư
Géomètre — Expert

373, Phan-thanh-Giản

SAIGON

KD số 1011 ngày 24-6-65

Giấy phép số 292 CDV/TT/NĐ ngày 9-10-1971

Quán nhiệm: NGUYỄN-VŨ

In tại THUẬM ÁN THƯ QUÂN
231-233, Phạm Ngũ Lão — Saigon