

# PHỐ THÔNG



Tạp-chí Văn-Hóa ra ngày 1 và 15

Giám-đốc : NGUYỄN - VŨ

Chân Tảng

130

15.7.1964

Thần thoại Hy-lạp—La-mã . . . . . ĐÀM-QUANG-THIỆN  
Tính chất trào lộng . . . . . NGUYỄN-TỬ-QUANG

● Vua báo chí Anh : Lord BEAVERBROOK đã từ trần.. HOÀI-KHANH

\* Năm nay ai sẽ thắng  
cử Tong-Thống Mỹ . . . . . THIẾU-SƠN

Bức thư Paris. . . . . NGUYỄN-VĂN-CÒN  
Hình học Riemann . . . . . THẠCH-NGỌC

● Bạn muốn bước chân vào  
nghề Phản-gián-Điệp . . . . . CHIẾN-THẮNG

\* Tuần, chàng trai nước Việt. . . NGUYỄN-VŨ  
Thầm kín (truyện ngắn). . . . . VƯƠNG-KIM-LIÊN

Lược khảo về nguyên lai  
mấy thè thơ ca Nhật . . . . . CHÂM-VŨ

\* Mình ơi ! . . . . . DIỆU-HUYỀN  
★ Một khoa học mới . . . . . THẮNG-TIỀN

Ông Hoàng Bé  
(truyện ngoại-quốc) . . . . . SAINT EXUPÉRY

Lụa (kịch thời đại) . . . . . MINH-ĐỨC  
Anh không có quyền. . . . . HOÀI-THƯƠNG

● Giá trị thiên cơ của Sữa Mẹ. . QUAN-THỨC

## TRUYỆN DÀI

● Người tù 69 . . . . . NGUYỄN-VŨ  
(xem mục lục đầy đủ ở trang 5 - 6)

# HEPATIC

Ai đau gan?

NÊN DÙNG THUỐC

HEPATIC

CÓ BẢN KHẨU CÁI NHATHUỐC CAU MỲ

# HEPATIC

Chuyên trị bệnh đau gan rất công hiệu

Kiểm nhận số 38/Q.C.D.P.B.Y.T. ngày 22-7-64

Công-Ty Bảo-Hiểm

## « LE SECOURS »

Công-Ty Bảo-Hiểm và Liên-Hiệp Bảo-Hiểm những tai-nạn, hỏa-hoạn, hàng-hóa, trộm-cắp và tất cả các rủi-ro

Trụ sở chính :

30-32, đường Laffite — Paris (9ème)

Chi-Cuộc Viễn-Đông

16, đại-lộ Nguyễn-Huệ (Charner cũ) Saigon

Điện-Thoại : 20.461

● Bồi thường mau lẹ

● Nghi thức giản tiện

Khi hữu sự hãy hỏi thăm liền chớ ngần ngại — Mọi sự dễ dãi và tiếp rước niềm nở sẽ dành cho khách bảo-hiểm.

**Xô Số Kiến-Thiết Quốc-Gia  
Giúp nước thêm nhà ta thêm của  
3 LÔ ĐỘC ĐẮC  
mỗi lô**

**1.000.000 \$**

**XÔ THÚ BA HÀNG TUẦN, MỖI VÉ 10\$**

**THẦN-TÀI CHẢNG VỊ RIÊNG AI**

**CỨ MUA VÉ SỐ**

**THÌ THẦN-TÀI SẼ ĐẾN THĂM**

# PHÔ-THÔNG

TẠP-CHÍ

GÓP PHẦN XÂY-DỰNG VĂN-HÓA VIỆT-NAM  
PHÔ-BIỂN VĂN-HÓA ĐÔNG-TÂY KIM-CỔ

Giám-đốc, Chủ-bút : Nguyễn-Vũ

Tòa-soạn : 233, đường Phạm-Ngũ-Lão, Sài-gòn — D.T. 25.861

NĂM THỨ VI ★ số 130 ★ 15 - 7 - 1964

1.— Lược khảo về nguyên lai mấy thiê thơ ca .	Châm-Vũ	7 — 9
2.— Năm nay ai sẽ thắng cử Tông Thống Mỹ .	Thiếu-Sơn	10 — 15
3.— Bức thư Paris . . . . .	Nguyễn-văn Côn	16 — 21
4.— Ngoại ô (thơ) . . . . .	Nguyễn-Băng	22
5.— Hình học Reimann . . . . .	Thạch-Ngọc	23 — 25
6.— Thầm kín (truyện ngắn) . . . . .	Vương-Kim-Liên	26 — 30
7.— Bạn muốn bước vào nghề P.G. diệp . .	Chiến-Thắng	31 — 36
8.— Thần thoại Hy-lạp — La mã . . .	Đàm-quang-Thiện	37 — 43
9.— Tiếng lòng (thơ) . . . . .	Đặng-Oanh	44
10.— Những bí mật trong thế chiến . . . .	Thiếu-Sơn	45 — 50
11.— Tiếng khóc nửa đêm (thơ) . . . .	Phương-Duyên	51
12.— Giá trị thiên cơ của sữa mẹ . . . .	Quan-Thúc	52 — 56
13.— Vua báo chí Anh: Lord Beaverbrook .	Hoài-Khanh	57 — 60
14.— Tuấn, chàng trai nước Việt. . . . .	Nguyễn-Vũ	61 — 65
15.— Nguyên cầu (thơ) . . . . .	Đông-Triều	66
16.— Tâm sự vụn . . . . .	Minh-Đức	67 — 70

17.—	Tinh chất trào lộng trong ca-đao	Nguyễn-tử-Quang	71 — 76
18.—	Lụa (kịch thời đại)	Minh-Đức	77 — 85
19.—	Dáng xưa (thơ)	Phan-ngọc-Châu	86
20.—	Anh không có quyền (truyện dịch)	Hoài-Thương	87 — 93
21.—	Một khoa học mới	Thăng-Tiến	94 — 100
22.—	Tiếng hát học trò (thơ)	Lệ-Khánh	101
23.—	Minh ơi !	Diệu-Huyền	102 — 112
24.—	Tem thư quốc tế	Trương-văn-Đông	113 — 116
25.—	Ông Hoàng Bé	Saint Exupéry	117 — 120
26.—	Người tù 69	Nguyễn-Vỹ	121 — 133
●	Tranh vẽ	Ngọc-Dũng	
●	Trình bày	Nguyễn-Minh	



- \* Chúng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về những bài lai cảo của bạn đọc, (theo thề-lệ chung của các tạp-chí quốc-tế).
- \* Bài lai cảo không đăng, không trả lại.
- \* Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiên trích đăng những bài trong tạp-chí PHÒ-THÔNG, nhưng yêu-cầu đề rõ xuất-xứ : « Trích Tạp-chí PHÒ-THÔNG » và đừng viết tắt.
- \* Cấm trích, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
- \* Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays. Copyright by PHÒ-THÔNG, printed in Viêt-Nam.

Tổng-phát-hành PHÒ-THÔNG ở Âu-Châu và Phi-châu  
• Notre représentant général pour l'Europe et l'Afrique

• Our general agent in Europa & Africa

LONG-HIỆP

13, Rue de la Montagne Ste Genevière — PARIS V<sup>e</sup>  
(vente — abonnements — Publicité)

W174798  
10.1 EW

Yamato Uta  
(đại-hòa ca)

★ Châm-Vũ

Lời người thuật : Từ lượng sức mình, dưới đây, chúng tôi không phê-bình, chỉ lược-khảo về nguyên lai của nội-dung và thể-tài một vài loại Thi, Ca thuần túy Nhật-Bản. Dẫu có trình bày rằng thế là hay, là đặc-sắc, chẳng qua chỉ lặp lại lời phê-luận trong sú-liệu hay góp nhặt tản-mát trong những trang về văn-học khái-luận của văn-học chính-quốc.

I HJ, Ca Nhật-Bản cũng như Thi, Ca Việt-Nam, có loại thuần túy Dân-Tộc, có loại theo Hán, Đường-phong, và gần đây lại thêm thể mới chịu ảnh hưởng âm điệu Âu, Mỹ ? Tuy nhiên, trước kia cũng như bây giờ, loại thơ ca phổ-thông từ bách-tính nông-thôn đèn cần-lao và trí-thức thành-thị vẫn là các thể thơ ca của dân-tộc, gọi chung là Yamato Uta — (Đại-Hòa Ca) —. Danh-từ « Yamato Uta » là quốc-âm — (1) từ cõi-đại, khi nước Nhật mới phát-tích, còn gọi là Yamato No Kuni — (Đại-Hòa Quốc) —, vị-trí mới thu gọn trong vài Huyện tại phía Nam Kinh-Đô bấy giờ, nhưng danh-từ ấy rồi theo thời-gian mà mày-độ bị biến-thiên cả về âm lẫn nghĩa. Chúng tôi sẽ

(1) Quốc-âm, là tiếng liên-âm riêng của Nhật. — Hán-âm, cũng là tiếng Nhật, nhưng độc-âm mượn của Hán-văn,

## LƯỢC KHẢO VỀ

trình bày lần lần những biến thiên ấy ở những giòng dưới.

Nói về thơ ca Nhật-Bản thời ở Việt-Nam, từ khoảng ba chục năm trở lại, có một thể thường nghe thấy tên nhưng lạc nghĩa, ấy là thể Haikai — (Bài-Hài) —. Vậy chúng tôi cũng từ danh từ đã quen tai này mà truy nguyên để rồi từ thể Bài-Hài mà bắt rộng sang các thể khác.

Đến bây giờ, nhờ chiếm ưu vị trên văn-dân và danh-từ đã phô-thông-hoa nên gọi Bài-Hài để chỉ thể thơ ngắn nhất, viết thẳng tuột một giòng rồi người đọc tự chia lìa thành 3 đoạn hay 3 câu, gồm 5, 7, 5, cộng 17 âm mà ngâm nga tản thường. Bởi thể theo nghĩa đã phô-thông-hoa ấy, trong Nouveau Dictionnaire Japonais - Français của nhà Hakushui Sha (Bạch-Thủy Xã) mới giải thích văn tắt là :

— Haikai: poésie de 17 syllabes = thơ có 17 âm; và rồi đến cả chữ «Haiku» là «Bài-Cú» mà cũng giải nghĩa là «Haikai» nốt.

Cách giải nghĩa có vẻ như ôm đodom ấy, chúng ta cũng thè tinh cho nhà Bạch-Thủy Xã, chắc họ nghĩ rằng, đối với ngoại nhân tộc Âu-Châu thời văn tắt sao

cho dễ và chóng hiểu sơ sơ theo nghĩa thông thường là được. Nhưng theo giới văn-học giải thích đèn nguyên-căn và thực nghĩa «Bài-Hài», thời:

— Haikai: Omoshiromi wo shu ni shite tsukuta Waka no ittai = Bài-Hài, một thể của Hoà-Ca chủ về phong vị hài-hước, hay là :

— Haikai: Génrai, okashii kyōgen no kokoro to kaisare — (Kokinshu Haikai Kathō). Kono keikō wa, Edo ki no Danrin Haikai (1) — ni mo oyonde iru = Bài-Hài, nguyên lai từ cuồng-ngôn hài-hước tán giải rộng ra trong nhiều phạm-vi cảm xúc, — (như trong bộ Cồ-Kim Tập Bài-Hài Ca Đẳng). Khuynh hướng Bài-Hài cuồng-ngôn này cũng là sở trường của Phái Đàm-Lâm Bài-Hài (1)

(1) Phái Đàm-Lâm Bài-Hài, goi tắt là Đàm-Lâm Phái (Danrin Ha) do thi-gia trào-phúng Tây-Sơn Tông - Nhân (Nishiyama Sōin, 1605-1682) sáng lập sở trường về bài-hài và bài-hài liên-ca. Phái này khéo dung hòa Nhật-ngữ với Hán-văn thành những giòng hài-hước nhẹ nhàng nhưng thâm thúy, chế riếu xã-hội phong-kien và độc-tài rất mực của Giang-Hộ Mạc-Phủ. Giới văn-học Nhật-Bản gọi cái khéo dung hòa trong ngôn ngữ và cao vị hài-hước của Phái này là Danrin Haifu (Đàm-Lâm Hải-Phong).

## LƯỢC KHẢO VỀ

dưới thời Giang-Hộ (1).

Như vậy, nguyên lai của Bài-Hài là một thể thơ ca trào-phúng trong Waka (Hoà-Ca). Vậy thể nào là Hoà-Ca ?

Ở trên đã lược khảo, từ khởi phát tích nước Nhật vào khoảng thế-kỷ IV sau k.ng. thời thơ ca của nước Nhật hồi ấy gọi là Đại-Hoà Ca. Đến Nại-Lương Thời-Đại (Nara Jidai, 710-794 sau k.ng), khi phái thương-lưu, tri-thức cùng tăng độ cùng chịu ảnh hưởng mạnh của Hán-văn thời thịnh Đường mà nô nhau sáng tác thi-ca theo niêm luật chặt chẽ và đòi tự nghiêm trang của Hán-phú, Đường-thi thời khôi đại-chung bình-dân lại ưa chuộng thể thơ, ca hồn nhiên và hài-hước bằng tiếng nước mình, gồm 5 câu, chia 5, 7, 5, 7, 7 cộng 31 âm, lối thể này làm diễn hình cho Đại-Hoà Ca song hành với thi, ca bằng Hán-văn của phe tri-thức. Đến đây là một lần biến-thiên của danh-từ Đại-Hoà-Ca, từ quốc-âm «Yamato Uta» sang Hán-âm «Waka» cho tên gọi được gọn gàng theo tiến triển của văn-học thời đại. Vậy, Hòa-Ca là thể thơ, ca, nghiêm trang hay trào-phúng gồm 5 câu, 31 âm, thịnh phát từ khôi bình dân dưới Nại-Lương Thời-Đại. Thể Hoà-Ca này có chép rất nhiều trong bộ Vạn-Diệp-Tập (Manyō Shū) là

bộ Kinh-Thi cổ nhất của Nhật-Bản, sưu tập và hợp soạn vào khoảng những năm Thiên-Bình (từ 729 đến 766) của thời đại này.

Thơ Hòa-Ca 5 câu, chia thành hai đoạn. Đoạn trên gồm 3 câu : 5, 7, 5, cộng 17 âm, gọi là thương-cú (Kami no ku); đoạn dưới là 2 câu chót, gọi hạ-cú (Shimo no ku). Về những thế-kỷ tiếp Nại-Lương Thời-Đại, thể Hòa-Ca lại thêm 2 câu, gồm 5, 7 âm tiếp-vỹ; như vậy, thể thơ ca bình-dân 7 câu : 5, 7, 5, 7, 5, 7, cộng 43 âm này mới gọi là Chōka (Lường-Ca). Vì trường-ca ra đời nên thể hòa-ca 5 câu mới chuyển danh sang tanka — (Đoàn-Ca) — cho phân biệt, Đến đây, danh-từ « Hoà-Ca » lại chịu lần biến thiêng về ý, vì gọi « Hoà-Ca » để chỉ chung cả đoàn-ca, trường-ca lẫn Liên-Cú — (Rengū) —. Liên-Cú hay là Renga — (Liền-Ca) — là thể trường-thiên, gồm nhiều bài đoàn-ca hay trường-ca, kè từ 36 câu lên đến 50 hay 100 câu chẳng hạn.

(còn tiếp)

(1) Giang-Hộ tức Đông-Kinh, khởi do dòng Đírc-Xuyên chọn làm thủ-phủ. Bởi đấy, sử-gia gọi khoảng ngót 300 năm cầm quyền Tướng-Quán của dòng họ này (1603-1867) là Edo Jidai (Giang-Hộ Thời-Đại) hay Edo Ki (Giang-Hộ Kỳ). Còn chính-quyền ấy, gọi là Edo Bakufu (Giang-Hộ Mạc-Phủ).

# NĂM NAY AI SẼ THẮNG CỨ

## TỒNG - THỐNG MỸ ?

\* Thiếu-Sơn

**T**HEO tin A.F.P. từ Hoa-  
Thịnh-Đốn đánh đi ngày 20-4-  
64 thì trong một phiên họp  
của đa-sò ký-giả Hoa-kỳ họ  
đã bỏ thăm đê tò bày ý-kiện  
đối với các ứng-cử viên đảng  
Cộng-Hòa tranh cử Tồng-Thống  
năm nay như sau : Ông  
Henry Cabot Lodge : 18 thăm.  
Ông Richard Nixon : 15 thăm.  
Ông William Seranton : 13  
thăm. Ông Barry Goldwater,  
11 thăm. Ông Nelson Rocke-  
feller, 3 thăm. Ông Bruce Alger  
1 thăm.

Sau cuộc bỏ thăm của nhóm  
ký-giả nói trên, còn nhiều cuộc  
bỏ thăm khác ở nhiều nơi  
khác nhau. Nhiều tên ít được  
nhắc đến. Có tên bị bỏ rơi  
lên.

Cũng tin AFP. ngày 17-6-64  
9 trong 12 đại-biều Cộng-Hòa  
ở Arkansas đã quyết định bỏ  
thăm cho ông Barry Goldwater  
tại đại-hội toàn-quốc ở San  
Francisco. Với sự ủng hộ của  
56 đại-biều ở Texas tại đại-  
hội toàn-quốc, ông Barry  
Goldwater hình như đã có  
trên 680 thăm nghĩa là gần 30  
thăm hơn tổng-sò cần thiết  
để buộc đảng Cộng-Hòa đê-cử  
ứng-cử viên Tồng-Thống.

Nói một cách dễ hiểu thì  
trong cuộc chạy đua giữa  
những ứng-cử viên đảng Cộng  
Hòa tới nay Goldwater đã về

nhất và gần như chắc chắn  
được lựa làm ứng-cử-viên  
trong kỳ tranh-cử Tồng-Thống  
vào tháng 11 năm nay, đương  
đầu với ứng-cử viên dân-chủ  
là Tồng-Thống Johnson.

Chính ông Goldwater cũng  
tin tưởng ở sự thắng lợi của  
ông. Ở Texas ông đã tuyên-  
bô : « Dù có triệu chứng gì đi  
nữa, tôi có ý định hướng-dẫn  
tất cả các ứng-cử viên, dù là  
họ ở Bắc, ở Nam, ở Đông hay  
ở Tây đến chỗ thắng lợi trong  
năm 1964. Chúng ta không chịu  
thất bại ».

Ông Goldwater nói như thế  
để trả lời cho những phản-tử  
ôn-hòa và tự-do trong đảng  
Cộng-Hòa sợ rằng nếu ông  
được chấp-thuận ứng-cử  
Tồng-Thống thì các đồng-chí  
của ông sẽ thất bại trong cuộc  
tranh-cử vào Quốc-hội.

Sao lại có chuyện kỳ-cục  
như vậy ? Nguyên nhân là vì  
ông Goldwater là một người  
có tư-tưởng bảo-thủ, có thể  
nói là phản-động. Ông ở phe  
cực-hữu trong đảng Cộng-Hòa.  
Phe này chủ trương kỳ-  
thị chủng-tộc, chống với dự-  
án nhân-quyền của cô-tồng-  
thống Kennedy, chống với  
những cải-cách xã-hội, chống  
cộng-triệt đê và, nếu cần, có

thê cho nô-bom nguyên-tử  
để giải quyết chiên-tranh...  
Phải nhìn nhận rằng có một  
sò đông người Mỹ, nhất là  
trong đảng Cộng-Hòa ủng-hộ  
lập trường của ông Goldwater  
vì họ chpong với những  
chủ-trương tiền-bộ của cô  
Tồng-Thống Kennedy. Có thể  
nói rằng rất nhiều người đã  
vỗ tay reo mừng khi nghe tin  
ông này bị ám sát. Nhưng  
đảng Cộng-Hòa cũng có  
những phản-tử ôn-hòa và  
tự-do. Họ theo dõi cuộc vận-  
động tranh-cử của « đồng-chí »  
Goldwater thay « đồng-chí »  
càng ngày càng hăng-máu và  
tuyên-bô những câu « động-trời »,  
họ dám ra hoang-mang và hoảng-hốt. Nhứt là  
khi ông Goldwater tuyên-  
bô nên dùng bom nguyên-tử  
trong chiên-trường Việt-nam  
và đã làm cho cả thế-giới  
phản-kháng thì những phản-  
tử ôn-hòa trong đảng bắt  
ngán ông và hết dám ủng-hộ  
ông nữa. Người ta tiên đoán  
rằng nếu tới giờ chót mà ông  
Goldwater cũng cứ dẫn đầu  
những ứng-cử-viên Cộng-Hòa  
như bây giờ và ông sẽ là  
ứng-cử viên Cộng-hòa ra  
tranh-cử Tồng-Thống thì  
ông sẽ thất bại dễ-dàng trước

đối-thủ của ông là Tổng-Thống Johnson.

Chính vì thế mà tới giờ bán-kết lại xuất-hiện một vị anh-hùng được nhiều người chú ý. Vị anh hùng đó chính bợn ký-giả đã chú-ý từ lâu. Họ đã bỏ cho ông 13 thăm trong khi ông Goldwater chỉ được 11 thăm.

Vị anh-hùng đó là William Scranton. Scranton có nhiều điểm giồng cõi Tổng-Thống Kennedy. Ông cũng trẻ, cũng giàu và thuộc giòng quý-tộc như Kennedy. Ông lại là bạn thân của người quá-cô. Ông mới 46 tuổi, duyên-dáng, lịch-sự, có sức hấp-dẫn đối với phe phụ-nữ. Ông làm Thủ-Đốc Tiều-bang Pennsylvania và ở một thành-phố mang tên dòng họ ông: thành-phố Scranton.

Scranton đã làm phi-công hồi đệ-nhị thê-chiên và đã từng làm công-chức ở bộ ngoại-giao. Chính đảng Cộng-Hòa đã chỉ định cho ông ra tranh cử Thủ-Đốc Tiều-bang Pennsylvania và sau khi nhậm chức ông đã làm cho tiều-bang này trở nên thịnh-vượng. Số dân thất nghiệp

ở đây chiếm kỷ-lục nhờ chánh-sách của Scranton mà giảm xuống rất nhiều.

Nhưng ngoài tiều-bang Pennsylvania, Scranton còn là người xa lạ đối với dân chúng Mỹ. Chính Scranton cũng không muôn tranh cử. Nhưng nếu cựu Tổng-thống Eisenhower nài-ép và nếu đảng Cộng Hòa chỉ định thì Scranton buộc lòng phải ra và sẽ là người có hy-vọng hơn hết trong đám ứng cử viên Cộng-Hòa. Scranton sẽ bỏ xa Nixon và Nelson Rockefeller. Ông sau này từ ngày ly-dị vợ trước đã mất uy-tín rất nhiều, nắm chắc phần thất-bại.

Đảng Cộng-Hòa sẽ lựa giữa Scranton và Goldwater vào chung-kết. Một bên có những phản-tử ôn-hòa và tự-do ủng-hộ. Một bên có hậu-thuẫn trong đám người bảo-thủ cực-hữu.

Kết-quả ở Hội-nghị toàn-quốc đảng Cộng-Hòa tháng 7 này sẽ cho biết phe nào thắng số, phe tả hay phe hữu ?

Có người biết rõ Scranton đã phê-bình như sau: « Đây là một sự trộn lòn của Kennedy và Adlai Stevenson. »

Và như vậy thì Scranton chính là tiêu-biểu của cánh tả của đảng Cộng-Hòa, không khác cánh tả Dân-chủ bao nhiêu. Cánh tả Cộng-Hòa cũng chống kỳ-thị chủng-tộc, chủ-trương tôn-trọng dân-quyền, hòa-hợp dân-tộc. Còn đối-ngoại thì họ chủ-trương đi đúng nhịp với trào-lưu quốc-tế nghĩa là chủ-trương tiền-bộ và hòa-binh, không khác gì đường lối của Kennedy.

Cựu Tổng-thống Eisenhower rất có cảm-tình với Scranton và chắc chắn sẽ đỡ đầu và ủng-hộ ông này.

Đại-sứ Henri Cabot Lodge cũng đã chánh thức tuyên-bô ủng-hộ Scranton.

Cabot Lodge năm nay đã 62 tuổi nhưng ông có tư-tưởng rộng rãi, có phong-độ khắc-kỷ, thích đi bộ và không thích tuyên-bô ầm- ī như nhiều chánh-khách Hoa-kỳ. Năm 1960 ông đứng chung số với Nixon và đã thất bại trước cặp Kennedy - Johnson. Ông Nixon đã ghé Saigon thăm, bồ, cũ nhưng chắc chắn lần này ông Cabot Lodge không chịu bắt bồ với ông nữa đâu. Ông Cabot Lodge



Ông JHONSON đương kim Tổng-Thống Mỹ

cũng không thè vể phe với ông Goldwater được. Người ta tiên đoán ông sẽ đứng chung với Scranton và vẫn thử vai Phó Tổng-thống. Ở New Hampshire trong cuộc thăm dò sơ-bộ của đảng Cộng-Hòa thì Cabot Lodge là người được nhiều thăm hơn hết. Cựu Tổng-thống Eisenhower cũng có cảm-tình đặc biệt với ông. Ông rất lưu-

luyện chức vụ Đại sứ của ông ở Saigon nhưng rốt cuộc ông cũng phải về Mỹ để chuẩn bị cuộc tranh cử năm nay.



Đảng Cộng-Hòa phô trương lực-lượng ồn ào như thế. Nhưng đảng Dân-chủ lại có vẻ im hơi, vắng tiếng vì Tông-thống Johnson được coi như một ứng-cử-viên vô-địch. Ông sẽ đắc-cử Tông-thống năm nay, ngồi lại ở Tòa Bạch-Ôc cho tới năm 1968 và sẽ đắc-cử thêm một khóa nữa và trị vì luôn tới năm 1972.

Theo thông-lệ thì mỗi khi có một ông Tông-thống mãn nhiệm tái ứng-cử thì luôn luôn là ông được đắc-cử. Cố Tông-thống Kennedy nếu không bị ám-sát thì kỳ này ông lại ra tranh-cử và nhứt định ông sẽ trúng-cử chắc chắn 100 phần trăm. Cái rủi của ông Kennedy đã thành cái may cho ông Johnson. Chính ông Nixon đã từng nói về ông Johnson như sau : « Có thè kè chắc rằng trong phe Cộng-hòa không có người nào đánh bại được hắn. »

Johnson có một dì-vâng hơi xảo, nghĩa là thiều thắng-thắn



Ông GOLDWATER

nhưng ông chưa làm gì thương-tôn đên uy-tín của ông. Nay ông lại thừa-hưởng tất cả uy-tín của cố Tông-thống Kennedy thì còn có kẻ đồi thủ nào qua mặt ông được nữa.

Nhưng tới nay người ta chưa biết Johnson sẽ đứng chung với ai ? Ông đương do dự giữa hai người là Robert Kennedy và Sargent Shriver. Đứng chung với em cõi Tông-thống Kennedy thì chắc ăn rồi nhưng ông còn ngại là sẽ mang tiếng phải nhờ vào uy-thê của gia-dinh Kennedy thêm



Ông SCRANTON

một lần nữa. Và lại giữa Johnson và Robert Kennedy dường như cũng có những điều xung-khắc về tính-tính và tư-tưởng. Robert Kennedy có vẻ không sôi-sáng nhưng sẽ bắt buộc phải nhận lời khen Tông-thống Johnson triều-thịnh. Nhưng Johnson có thè sẽ lựa người khác đứng cặp với mình. Người ta đã nói nhiều về Sargent Shriver, em rể Kennedy, nhưng người ta cũng nói đến Robert Wagner, thị-trưởng New York, Adlai Stevenson, đại-diện Hoa-kỳ ở LHQ, hoặc Hubert Humphrey, thượng-nghị-sĩ dân-chủ.

Ta có thè kết luận rằng :

1) Đảng Cộng-Hòa ra tranh cử-kỳ này chỉ là để chuẩn bị cho kỳ tới 1968 hay kỳ tới nữa 1972.

2) Tông-thống Johnson chắc chắn sẽ đắc-cử năm nay và rất có thè sẽ được tái cử khóa tới năm 1968 và ở luôn cho tới năm 1972. Nếu ông không bị chết thình-lình do bịnh-hoạn hay ám-sát thì ông sẽ cõi ngôi lâu ở Tòa Bạch-Ôc.

Ông Johnson là một người già-dặn trong trường chánh-trị, thiều-nhiệt-tinh và quyết-tâm của một Kennedy nhưng ông khôn ngoan và có nhiều thù-doạn để thành công trong vai-tuong bá-chủ của Thế-giới tự-do.

Ông đủ thông-minh để hướng dẫn Hoa-kỳ theo một đường lối thích hợp với tình-hình quốc-tế ngày nay, tranh-thủ những quốc-gia không liên-kết và giữ vững ưu-thê của Mỹ ở những vùng mà Mỹ còn giữ được ưu-thê.

Với Goldwater, Johnson sẽ thắng dễ dàng. Với Scranton Johnson sẽ thắng khó khăn. Nhưng thè nào rồi ông cũng thắng.



# bức thư thơ và miêu tả

VÀI bạn đọc và một số  
ký giả có nhã ý gửi thư và  
tác phẩm qua cho tôi. Trong  
những bức thư, thường có  
kèm một vài bài thơ, và các  
tác phẩm hầu hết là những  
tập thơ. Một nhận xét đã này  
trong tri tôi : phong trào  
thơ đang thịnh diển tại nước  
nhà.

Đó là một việc đáng mừng  
và cũng là một triệu chứng.  
Một triệu chứng, là vì khi  
người ta buồn rầu, lo nghĩ,  
xúc cảm về cảnh tình, hay  
về thời cuộc, thì sự «ui về»  
tiêm-thức càng rõ-rệt và lời  
thơ là một cách biểu diển tâm  
sự một cách lặng lẽ, âm thầm  
và sâu sắc. Đọc qua nhiều  
bài thơ, tôi đã nhận thấy một  
mối sâu thương bao la, trùm  
nặng tâm hồn các tác giả. Có  
nhiều bài đã chứng tỏ những  
tài hoa đang này nở, và đã  
gioi những mầm hy vọng  
tươi sáng trong nền văn thơ  
nước ta.

Để đáp bao nhiêu thiện cảm  
đôi với tôi, hôm nay tôi xin

## paris

\* Nguyễn-văn-Còn  
(Paris)

### BÚC THƯ PARIS

bàn với các bạn về *Thor*, và  
tôi đã lựa đầu đê : « *Thor* và  
*miêu tả* ». Trong lúc chúng ta  
đang lo lắng góp phần — dầu  
lớn hay nhỏ — xây dựng nền  
văn học nước ta, chúng ta  
phải lưu tâm về mọi phương  
diện, nhứt là những phương  
diện còn nhiều thiều sót.

Khi đọc các bài thơ, cả thơ  
nước ta lẫn ngoại quốc, ta thấy  
rất ít thơ miêu tả. Mặc dầu đầu  
đê là *Xuân*, là *ha*, là *thu*, hay  
là *đông*, ta chỉ thấy, trong cả  
một bài thơ, độ một hai câu  
tả cảnh, còn bao nhiêu chi toàn  
là tâm sự... và nhiều khi tâm  
sự viễn vông không ăn nhịp  
với đầu đê một chút nào cả !  
Chẳng hạn về mùa thu, thì chỉ  
có một câu «lá vàng rơi rụng»,  
về mùa Xuân, thì «lá xanh  
hoa thắm», rồi trong bài thơ  
cả xuân lẫn thu chìm đâu mất !  
Mà cả một cảnh thu hay một  
mùa xuân có phải chỉ có bầy  
nhiều mà thôi đâu !

Tại sao các nhà thơ ít miêu  
tả ? Không phải là họ thiều  
chữ, kém tài, nhưng chỉ tại  
tả chân cần phải mắt thì giờ  
tim tôi, nhận xét, xếp đặt đê  
mô tả cho rõ ràng, xác định.  
Công phu này chẳng kém công

phu của một họa sĩ. Trái lại,  
khi viết về tâm sự, thì tài liệu  
ở ngay trong trí óc, khỏi phải  
đê mắt nhìn ngắm ngoại cảnh.  
Trái lại, khi muốn tả mùa  
thu, nhà thơ hay nhà họa  
phải đê ý đèn màu lá, ánh  
sáng, sắc trời, sắc nước, dáng  
núi hay cảnh rừng v.v... Nếu  
tả cảnh một ngày hội, một  
phiên chợ, hay một sân  
trường, việc nhận xét đê làm  
nổi bật các màu sắc, các hình  
dáng và vẻ linh hoạt, rất là  
phức tạp, tý mi và công phu.

Vì hiếm, cho nên khi được  
đọc một vài bài thơ tả cảnh  
lỗi lạc, ta tưởng đâu như đứng  
trước một bức tranh sơn thủy,  
hay một phong cảnh của Corot.  
Ta nghiệm thấy, qua các thê-  
hệ, các bài thơ ấy vẫn được  
ca tụng, lưu truyền. Khi đọc  
những bài thơ của các tác giả  
cận-đại, ta tưởng đâu, giữa  
đời sống thực tế và với sự  
hiểu biết các khoa-học xác-  
định, các nhà thơ ngày nay đã  
đê tâm nhiều về lối thơ tả  
thực, nhưng nhiều lần ta thất  
vọng. Nhiều khi, mới đọc một  
hai câu đầu, ta thấy thích thú,  
vì có nhiều hứa hẹn một cảnh  
đẹp, nhưng tác-giả không tiếp  
theo một cách cụ-thể và đã đê

chùm bức họa trong những lời tâm tình viễn vông.

Xưa kia, lối thơ của các bậc tiền bối của chúng ta phản nhiều chí chú trọng về sự diễn tả ý chí và tâm sự, còn miêu tả chỉ là một phần nhỏ. Vì thế, cách tả cảnh thường thường mơ hồ, hay chỉ là tượng trưng, và khi nào cần miêu tả, thì đã có những « *miếng bằng dứ* » (clichés) dùng qua bài này đến bài khác, qua người này đến người khác, đôi khi qua thời đại này đến thời đại khác. Chẳng hạn tả *mùa thu*, thì đã có những từ điển: « *ngọn kim phong* » về *mùa xuân* thì « *Nắng xuân đầm ấm* »; về *mùa hạ* thì « *bóng lựu lập lõe* », về *mùa đông* thì « *tuyết đông giá lạnh* » mặc dầu nhiều nơi không có hoa lựu và cũng không bao giờ có tuyết.

Ta thấy cách làm thơ ày thiêu hằn thực-tè, và phần tìm kiém cá-nhân rất là it-oi.

Mặc dầu quan-niệm thơ xưa kia là như thè, nhưng trong văn học nước ta cũng may là còn có một số thi-si đại tài đã vượt qua lề-lối tập quán và đã gạt bỏ cách dùng « *sáo ngữ* ». Thí dụ như bài « *Qua Núi* »

*Đèo Ngang* » của Bà Huyện Thanh-Quan :

*Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,*

*Cỏ cây chen đá lá chen hoa,*

*Lom-khom dưới núi tiêu vài chà*

*Lác-dáu bên sông chợ mấy nhà.*

Bài này làm theo Đường-luật, nhưng kè ra trong một bài có tám câu, mà có đèn bốn câu tả cảnh, tức là đã có 50% để diễn tả ngoại cảnh, tưởng cũng là đổi-dào rồi.

Cũng làm theo Đường-thi, sau đây bài « *Ao thu* » của Yên Đỗ :

*Ao thu lạnh lẽo nước trong veo*

*Một chiếc thuyền câu bé tẻo-teo*

*Sóng biếc theo làn hơi gợn tí*

*Lá vàng trước gió sê đưa veo,*

*Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt*

*Ngô trúc quanh co khách vắng*

*teo,*  
*Tựa bóng buông cần lâu chảng*  
*được,*

*Cá đâm động đậy dưới chân bèo.*

Cả tám câu đều tả cảnh ao thu với những nhận xét kỹ càng, không ngoài giới hạn của đầu đề. Tác giả đã chú ý « *vẽ* » cảnh ao thu bằng những nét họa tinh-vi, tuyệt mỹ.

Yên - Đỗ cũng không dùng những câu luận và câu kết để tỏ ý-niệm của mình, mà đã hoàn toàn dùng khuôn khổ của bài thơ để tả một cảnh thu.

Bài tả cảnh sau này là của Tân-Đà Nguyễn - khắc - Hiếu, viết theo thơ Việt-Nam. Ta nên nhớ Tân-Đà là một nhà thơ lãng mạn rất giàu tình cảm, luôn luôn chú trọng nhiều về tâm sự hơn về ngoại cảnh. Nhưng trong bài « *Cảm thu tiên thu* », ta đã nhận thấy tài nghệ của Tân-Đà trong lối tả cảnh :

*Từ vào thu đến nay*

*Gió thu hiu-hắt,*

*Sương thu lạnh,*

*Trăng thu bạch,*

*Mây thu xây thành*

*Lá thu rơi rụng đầu ghênh,*

*Sông thu đưa lá bao nganh*

*biệt ly,*

*Nhận về, én lại bay đi.*

*Đêm thì vươn hót ngày thì ve*

*ngâm,*

*Lá sen tàn tạ trong đầm*

*Nặng mang giọt lệ âm thầm*

*khóc hoa,*

*Sắc đâm nhuộm ổ quan hè,*

*Cỏ vàng, cây đỏ, bóng tà tà*

*dương.*

*Nào người cố lý tha hương*  
*Cảm thu ai có tư lường hối ai ?*

Tuy đâu đê là : « *Tiễn thu cảm thu* », nhưng Tân-Đà đã đê gắn trọn bài tả cảnh thu, và đã cõi nén cảm tình cá-nhân, không làm sao lâng cảm thu, chỉ cuối bài ta mới thấy một tiếng thơ than buồn thu khi tiễn biệt :

*Nào người cố lý, tha hương*  
*Cảm thu ai có tư lường hối ai ?*

Trong bài này mầy câu tả cảnh sau đây thật là thần diệu, đẹp như một bức họa thiên nhiên :

*Lá Sen tàn tạ trong đầm*  
*Nặng mang giọt lệ âm thầm*  
*khóc hoa.*

Mùa hạ đã qua, trong ao đầm không còn hoa sen tươi đẹp nữa, mà chỉ còn lại những tàn lá úa, trên đọng vài giọt mưa, tưởng đâu là những giọt lệ khóc hoa sen đã vắng biệt.

*Sắc đâm nhuộm ổ quan hè*  
*Cỏ vàng cây đỏ bóng tà tà*  
*dương.*

Ở đây ta nhận thấy trong những buổi chiều thu quan ái và chân trời nhuộm đỏ, như

ai đem một cây bút không lồ  
quét ò da trời; còn màu cỏ  
thì đã vàng úa và lá cây đỗ  
ứng gần rơi rụng.

Có bốn chữ: « cỏ lý tha  
hương » cần phải đổi lời dẫn  
giải. Cỏ lý đây là kẽ ở lại  
xóm cũ, tha hương là kẽ đi  
xa làng. Tác giả sau khi tả  
cảnh thu, đặt câu hỏi :

« Nào người cỏ lý tha hương,  
Cảm thu ai có tư lường hối ai? »

Hai câu này ăn đúng với  
đầu đề : Cảm thu tiên thu »  
tức là trong buổi thu tiên bạn,  
cho nên ta thấy nhiều câu  
ngụ ý biệt ly. Cả bài thơ đem  
lại cho ta một mồi buồn man  
máy và cho thầy cảnh thu, với  
màu sắc thu yêu ớt, mãnh rẽ.

Về điểm này ta cần phải  
nhắc đèn nhà thơ bắt hủ của  
nước ta : Nguyễn-Du, tác giả  
quyền « Kim Vân Kiều ! »

Viết truyện Kiều, tức là  
viết một quyền tiêu-thuyết  
dài bằng thơ, tức là phải kè  
lại những việc đã xảy ra,  
phải giới-thiệu các nhân vật  
(về hình dung và tâm lý) phải  
diễn giải hành động của các  
nhân vật và sự liên quan giữa  
những hành động ấy, sự biến  
chuyển của thời cuộc cho đèn

chỗ kèt liễu, và sau hết  
cách chia ra từng lớp lang  
rõ rệt, có thứ tự để liên kết  
đoạn này với đoạn khác, hầu  
đem lại tính cách đơn-nhất.

Tuy vậy, mỗi khi cần phải  
tả cảnh, tả người, Nguyễn-  
Du rất thận trọng, và chỉ một  
vài nét họa đủ cho ta thấy  
tài hoa :

Thí dụ : cảnh xuân

« Ngày xuân con én đưa thoi,  
Thieu-quang chín chục đã ngoài  
sáu mươi,  
Cỏ non xanh tận chân trời,  
Cành lê trăng diêm một vài  
bông hoa »

hay cảnh chiều :

Dưới giòng nước chảy trong  
veo,  
Bên cầu tơ liễu bóng chiều  
thướt tha !

hay một dặng liễu bên sông :

Sông Tần một giải xanh xanh  
Lối thoi bờ liễu mấy cành  
dương-quan.

Những nét vẽ này, tuy đơn  
giản, song cũng cho ta thấy  
rõ những nhận xét xác định và  
nét họa tinh-vi. Nhưng, khi cần

Nguyễn Du, cũng để nhiều  
công trong việc tả cảnh : Thi  
đụ khi tả vườn nhà Thúy  
Kiều khi Kim-Trong trở lại  
sau việc tang chè :

« Vội sang vườn Thúy dò la  
Nhìn phong cảnh cũ nay đã  
khác xưa :

Đãy vườn cỏ mọc, lau thưa,  
Song trăng quạnh quẽ vách mưa

rã rời,

Trước sau nào thấy bóng người,  
Hoa đào năm ngoái còn cười  
gió đông ;

Xập-xè én hiêng lầu khong



### \* CON KHỈ ĐỘT

Một cô nô vô đơn kiện chồng, người chồng đã bỏ cô hai năm rồi.  
Quan tòa hỏi : « Cô kiện về khoản gì ?

Cô trả lời : « Chồng tôi bảo tôi là khỉ đột ! »

— Bao lâu rồi ?

— Đã hai năm nay !

— Sao lúc đó cô không kiện, để đến bây giờ ?

— Thưa quan Tòa, vì hôm qua tôi mới vào Sở Thú, lần đầu  
tôi mới thấy hình dáng con khỉ đột.

Cỏ lan mặt đất rêu phong giàu  
giầy,  
Cuối tường gai gốc mọc đầy,  
Đi về nầy những lối nầy năm  
xưa,

Chung quanh lặng ngắt như tờ,  
Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai ? »

Rõ ràng một cảnh vườn  
hoang và tường đâu giữa cảnh  
điêu tàn, hiu quạnh ta thấy  
khách đèn viềng đang đứng  
nhìn ngơ ngẩn.



Kỳ sau, trong khuôn khổ  
văn chương so sánh (littérature  
comparée), tôi sẽ bàn về  
những bài thơ miêu tả trong  
văn thơ nước ngoài.



# ngoại ô

★ NGUYỄN-BĂNG (lệ-thùy-lam)  
(ĐÀ-NẴNG)

những buồm mai tôi về ngoại ô  
thăm người dân quê nghèo khổ  
ôi không xiết là bến bờ  
những tình thương yêu trà trộn  
muốn ôm lấy anh mà hôn  
những giọt mồ hôi chảy xuống  
luống cày lúa xanh vừa lên  
lộc non nẩy mang sức sống  
hở thở lớn lên từ đây  
những cánh tay hiền hậu ấy  
những cánh tay đèn cháy nắng mặt trời  
và nụ cười xanh  
tắm lòng rạng rỡ

những buồm mai tôi về ngoại ô  
lòng như bình minh chớm nở  
thương mấy bàn tay anh  
giọt mồ hôi đã đỡ  
cho đất nước này thêm tươi  
cho cuộc đời này thêm rạng rỡ  
đại dương ồn ào sóng vỗ  
chân trời xa tắp mây bay  
tôi gặp lòng mình hồn hở  
như thấy tương lai bao giờ.

# TÌM HIỂU KHOA HỌC

## Hình Học Riemann

★ Thạch - Ngọc  
(Hải-học-viện — Nha-Trang)

HÌNH-HỌC là một môn  
rất quan trọng của toán-học.

Có nhiều loại hình-học :

- Hình-học phẳng (Géométrie plane)
- Hình-học không-gian (géométrie dans l'espace)
- Hình-học giải-tích (géométrie analytique)
- Hình-học có sò (géométrie cônoidée)

— Hình-học họa-hình (géométrie descriptive)

— Hình-học Janizewski

— Hình-học Riemann

— v.v...

Các loại hình-học này khác  
nau ở hai điểm :

— Phương-pháp dùng để  
chứng minh.

— Mục đích.

Trong phạm vi bài này,

## TÌM HIỂU KHOA HỌC

chúng tôi chỉ xin đề cập đến vài khía cạnh của hình-học Riemann hay còn được gọi là hình-học cầu (géométrie sphérique).

Ta hãy coi hai sinh vật A và B đứng cách nhau 1 thước trên đường xích-đạo. Vì chung vi đường xích-đạo quá lớn (vào khoảng 40.076.000 thước) nên ta có thể coi AB như một đoạn thẳng. Từ hai đầu A và B, ta vẽ hai đường AC và BD cùng thẳng góc với AB, và có cùng chiều dài là 1 thước.

Ta có cảm tưởng rằng ta vừa vẽ xong hai đường song song nghĩa là hai đường thẳng bao giờ cũng cách nhau dù ta kéo dài chúng đến đâu đi nữa.

Nhưng ta không khỏi ngạc nhiên khi tìm cách kiểm chứng lại một cách thực nghiệm.

Thật vậy, sau khi đặt nỗi dài theo AC và BD 10 triệu lần chiều dài 1 thước của AB thì chiều dài của AC và BD là 10 triệu thước, ta thấy rằng chúng đồng qui nhau tại Bắc cực vì AC và BD là những cung của các kinh tuyễn qua A và B. (xem hình vẽ).



Vậy AC và BD không thể song song nhau được và ta có thể bảo rằng hình-học Riemann là môn hình-học không có đường song song.

Nếu những vòng lớn trong hình-học Riemann ứng với những đường thẳng của hình-học Euclide, thì những mặt cầu sẽ ứng với những mặt phẳng và trong khi tam giác của hình-học Euclide họp bởi 3 đường thẳng thì tam giác trong hình-học Riemann là tam giác cầu nghĩa là tam giác giới hạn bởi 3 vòng tròn lớn.

Có điều cần phải lưu ý là tổng số 3 góc trong một tam giác cầu lớn hơn  $180^\circ$  chứ không bằng  $180^\circ$  như chúng ta thường thấy trong hình-

## TÌM HIỂU KHOA HỌC



một tam giác cầu

học Euclide. Thực vậy, trong tam giác cầu AOB thì tổng số hai góc A và B đã bằng  $180^\circ$  rồi.

► Trong một tam giác cầu, ta có những tính chất sau đây :

- một cạnh nhỏ hơn tổng số hai cạnh kia.
- Tổng số 3 cạnh nhỏ hơn chung vi vòng tròn lớn.
- Tổng số 3 góc nhỏ hơn 6 góc vuông ( $540^\circ$ ).



### \* CÒN MỘT CON VỊT

Một anh chàng nằm trên giường bệnh gần chết. Anh ta bảo vợ :  
— Minh ơi! Anh không còn sống bao lâu nữa, vay ở nhà còn một con vịt, mình làm thịt cho anh ăn đi!

Bà vợ trợn mắt đáp :  
— Sao được! Em để dành mai hay mồi mình chết, thì em làm thịt để cúng đám giỗ đái bà con chó!

Tương tự như trường hợp các tam giác bằng nhau ở hình học phẳng, hai tam giác cầu bằng nhau khi chúng có :

- 3 cạnh bằng nhau.
- 1 cạnh bằng nhau nằm kề 2 góc bằng nhau.
- 1 góc bằng nhau nằm giữa 2 cạnh bằng nhau.

Ngoài các tam giác cầu ra, ta có thể kể các đa giác cầu là những phần của diện tích hình cầu giới hạn bởi nhiều vòng tròn lớn. Tổng số các cạnh của một đa giác cầu nhỏ hơn chung vi một vòng tròn lớn. Một đa giác cầu có thể phân tách ra thành nhiều tam giác cầu.

Ngược lại với hình-học Riemann là hình-học Janiszewski hay còn được gọi là hình-học có vô số đường song song.



# thà̄m kín



## TRUYỆN NGẮN

### \*uong-kim-Liên

KIM quen ngồi học bên cửa sổ mỗi buổi chiều nóng nực.

Đang ngồi học như mẩy chiều khác thì Thân ở ngoài bước vào, đến bên Kim nói :

— Chị Kim ơi ! Cậu nói chị rót nước.

Kim bè cả bàn tay lên quyền Việt-Sử, ngần đầu nhìn Thân — em trai Kim — hỏi :

— Có khách à ? Mấy người ?

— Có hai người. Anh Châu với lại anh nào ấy.

Nghe nói đến tên Châu, Kim đã giật mình. Kim muốn trốn

tránh ngay để khỏi chạm mặt với Châu. Kim dỗ Thân :

— Thân rót hộ chị đi.

Nó lắc đầu, Kim nói luôn :

— Đi Thân, chị cho nầm đồng.

Nghe nói đến tiền, nó gật đầu liền. Kim đến bàn học lấy tiền đưa cho Thân. Trong một phút nghĩ ngợi, Kim muốn đi — mặc dầu đi vơ vẫn — cho hết buổi chiều nay. Rồi nàng đến tủ lấy chiếc áo dài đen mặc vào, lấy lược chải vội vàng rồi đi cửa sau ra đường. Ra khỏi cửa Kim lại quay vào lấy thư để gửi cho Đông.

## THÀM KÍN

Đến bưu-điện bỏ thư xong, Kim đi thẳng theo con đường trải nhựa đến ngã ba, nàng rẽ vào con đường đất đỏ hẹp hòi. Men theo hàng cây bông vải bên đường. Vừa đi, Kim vừa nghĩ ngợi buồn rầu đến chán nản. Sự đời đến với Kim thật éo le, người mà Kim thương yêu từ ba bốn năm nay thì gia đình không biết. Thế mà Châu, người sĩ-quan trẻ nàng không hề quen biết lại đến hỏi Kim làm vợ. Kim lắc đầu xua đuổi hình ảnh Châu ra khỏi tâm-trí. Nàng nghĩ đến Đông...

Kim cúi đầu đi trên thảm cỏ héo úa. Hình ảnh Đông hiện ra trước mắt Kim trên nền xanh thảm, nàng mở to mắt nhìn vào khoảng trời mênh-mông thảm nói với Đông : « Đông ơi ! em sê yêu anh mãi và chỉ yêu anh ! Xa xôi anh có biết em đang khổ không ? Dù có thế nào đi nữa em cũng không bỏ anh ».

Gió chiều thổi mạnh, tiếp theo những chiếc lá vàng trên cây bông vải rơi rụng trên đầu, trên vai Kim. Nàng vẫn u-buồn bước trên xác lá mà không thương tiếc.. Mái tóc dài lâu ngày không uốn lại, lòa-xòa, phủ trên vai. Mỗi lần gió thổi là mỗi lần chứng tự do

quắn-quít rồi vào nhau, tung ngược che kín cả mặt.

Xa xa, trước mặt Kim nhấp nhô cao thấp những ngôi mộ trắng, những ngôi mộ chưa xây. Tất cả cảnh vật trong nghĩa-trang đượm màu sắc lạnh lẽo, đau thương nambi lim dứt ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều sắp tàn. Hoàng hôn xuống dần với miền Cao-nghuyên. Tới gần nghĩa-trang, Kim ngừng lại, cách nàng không xa một đám tang mới chôn. Những vết chôn còn in rõ trên vùng đất đỏ. Người đi đưa thưa dần, chỉ còn lại chừng mười người. Kim tới gần, những vòng hoa che kín mộ cây Thánh-giá bằng gỗ, trên ghi tên người chết. Kim không đọc, ngay lúc đó nàng chú ý tới một dáng người gầy gầy, mái tóc uốn dài thả lỏng trên bộ đồ tang trắng dính đầy đất đỏ. Đang lẩn lộn, gào thét ôm lấy nấm mộ. Người con gái đó (hay người thiểu phụ). Tự nhiên Kim đoán thế), chỉ khóc mà không than thở gì. Lòng Kim se lại, nhìn cảnh tượng, nàng cũng rung rung nước mắt. Mai lúc sau, Kim mới biết về người quá

## THÀM KÍN



cố, do những người đứng đắn nói với nhau. Người chết là một Chuẩn-Uý mới ra trường, về phục vụ tại Ban-mê-thuột. Trong cuộc hành quân ở Pleiku và đã bỏ mình trong trận đánh ở gần biên giới Việt-Miền. Người đàn

bà ấy là vợ, hai người mới cưới nhau được sáu tháng. Kim bùi ngùi thương tiếc cho họ. Người thiếu phụ vẫn nức nở khóc chồng.

Một người đàn ông đến đỡ thiếu phụ dậy :

— Thôi thím ạ ! khóc hoài cũng vậy thôi. Ở dưới suối vàng chú ấy cũng đau khổ lắm.

Người thiếu phụ đứng lên miễn cưỡng, nhưng lại kéo lì gỡ khòi tay người đàn ông ra...

Hai người dùi thiếu phụ ra xe. Mọi người im lặng bước theo. Người ta vẫn còn nghe tiếng khóc nức nở kéo dài chua xót của người thiếu-phụ trẻ vô phước. Kim đi sau cùng, ra ngoài cõng, nàng còn ngoái cổ nhìn vào trong. Nghĩa-trang lạnh lùng im vắng, sợ hãi chìm dần trong không-gian mờ tối...

Về tối đầu phố, Kim nóng bừng mặt khi thoáng trông thấy Châu và người đàn ông già đi ngược về phía nàng. Kim luống cuống không biết trốn đâu. Nàng lấy lại bình tĩnh. Đến gần, Kim khẽ trông lên, Châu đã nhìn nàng chăm chú. Kim khẽ gật đầu rồi cúi xuống

## THÀM KÍN

bước nhanh. Tự nhiên Kim thấy ghét Châu lạ, mặc dù nét mặt kia mới nhìn qua, cũng có cảm-tình.

Về nhà, Kim nhẹ nhè bước vào buồng. Thay áo xong ngồi im trên giường lẳng tai nghe, ở ngoài nhà có ai nói gì tới nàng không. Kim mừng thầm thấy vẫn im lặng. Nàng đứng bên cửa sổ nhìn ra xa. Những cây phượng đỏ rực rõ đầy hoa, Kim thoáng buồn, lo âu khi nghĩ mùa thi sắp tới.

Thằng Thân, cái Ngân từ ngoài bước vào nói :

— Chị Kim ơi, phần chị này !

Ngân đưa Kim một chùm nho tím thầm, Thân nói tiếp :

— Anh Châu cho nhà ta nhiều nho lắm. Lúc về anh nói với em là Chúa-nhật bảo chị dẫn em tới nhà anh chơi.

Kim giận quá :

— Đi ra ngoài, tao không ăn, cho hai đứa chia nhau. Thân, và Ngân sợ hãi bước ra, Kim thở dài chán nản :

— Cứ nhận của người ta thế thì khó lòng từ chối !



Bữa cơm tối đó diễn ra trong bầu không khí im lặng. Kim ăn vội vàng một chén rồi đứng lên. Bà Thận nhìn Kim dò xét. Ngày đó ông bà Thận gọi Kim lên nhà. Nàng khép nép sợ hãi ngồi xuống đi-văng. Nàng tưởng như trong một phiên tòa vậy. Ông Thận như ông quan tòa, Kim như người bị tội.

Ông Thận nói :

— Người ta đến lúc chiều dãy. Họ giục nếu con chịu thì họ thu xếp ngay cho xong việc...

Ông nói một hơi dài, đại-ý bằng lòng và khuyên Kim nên ưng-thuận. Cuối cùng ông tiếp :

— Cậu mơ thiết-tưởng con bằng lòng. Cậu nhận thấy « nó » cũng hiền lành, nhà có mình « nó » là con trai nữa. Ý con nghĩ sao ? Mà còn gì phải nghĩ nữa.

Kim run run nói :

— Cậu mơ đê con học đà, con...



## THÀM KÍN

Bà Thận ngắt lời Kim.

— Người ta không cần con học nữa, học vậy dù rồi. Băng lòng, người ta lo liệu ngay.

— Thưa cậu mợ con còn nhỏ !

Ông Thận gắt :

— Nhỏ à ? 20 rồi còn gì ! Mày lớn rồi, phải biết nghĩ. Lo cho mày xong tao cũng đỡ phải bận tâm coi sóc.

Kim cúi đầu nói nhỏ :

— Thưa cậu, con thấy không hợp với người ta đâu. Cậu trả lời cho họ để họ lo đám khác.

Ông quát :

— Không hợp ? Hay là mày còn kén chọn. « Nó » xấu xa gì, ngu dốt gì, mà không hợp ?

Kim nói như cầu khàn :

— Không phải là con chê gì họ, nhưng việc tìm người bạn gây hạnh-phúc cho đời con. Xin cậu mợ hãy thử thả và cho con cái quyền đó.

— Mày bướng lắm, tao không ngờ từ ngày mày đi học xa, về

nhà mày khó dạy bảo quá. Tùy mày ? Mày phải biết giữ tai-tiếng, danh dự cho cha mẹ mày. Thế mày nhất định từ chối à ?

Kim vội vàng đáp :

— Vâng ạ !

Ông Thận bước ra ngoài hiên, Kim nhìn theo rồi bước vội vào buồng, lòng nàng nhẹ nhõm vui sướng.

Kim mở cửa sổ, nằm trên giường nhìn lên bầu trời đầy đặc sao. Một vì sao « đồi ngô », Kim thầm xin cho Đông và Kim mau đoàn tụ.

Trong phòng tối om nhưng Kim không bật điện. Ánh sáng mờ ảo của ngàn sao rơi vào phòng Kim, nàng nhìn rõ tấm ảnh Đông trên bàn. Lòng thầm kín ước mơ, và nghĩ đến Đông ở phương trời xa xôi.

Sao đêm trở nên huyền diệu !  
Trời vào khuya...

bạn muốn bước  
chân vào nghệ

PHIẾN  
GIAN  
ĐIỆP.

\* Chiêm-Thắng

N HỮNG lời tự thuật dưới đây, là kinh nghiệm «sống» thâu thập được của Trung Tá Oreste Pinto, một «tay tồ» trong làng gián điệp, để cống hiến độc giả những chuyện thực 100%.

Muốn thành công trong nghề gian lao và nguy hiểm đến tính mạng nhất này, bạn phải có ít nhất mười đức-tính, xếp theo thứ tự quan trọng. Thứ nhất phải có *một trí nhớ phi thường*. Một tay phản gián không những phải nhớ lại những khuôn mặt, những sự việc và nơi chốn xảy ra, mà còn phải điều khiển những cuộc thăm vấn, nhiều khi kéo dài cả nhiều

ngày, mà không cần ghi vào sổ tay. Tôi có thể tự hào về trí nhớ xuất chúng, chẳng hạn như tôi nhớ rõ cả từng món quà người ta cho tôi năm lên ba tuổi, cho vào giờ nào và do ai cho. Tôi còn giữ lại trong ấn tượng những nét khó phai về cái nôi hồi tôi mới được sáu tháng.

Thứ đến là đức tính *kiên nhẫn* và *óc chi tiết*. Khi một điệp viên bị sa lưới, y sẽ tìm mọi cách để bão chữa, và kiên nhẫn nhất để gỡ tội. Phản gián viên muốn thắng địch thủ cần phải kiên nhẫn hơn và biết lưu ý trong những chi tiết hớ hênh hay sơ



## PHẦN GIÁN ĐIỆP

xuất nhò để khai thác và đưa chúng đến chỗ thú nhận. Đức tính thứ ba là phải có *khiếu vể ngoại ngữ*. Trước mắt đối thủ, ta sẽ kém thề nếu phải nhờ đến thông ngôn viên. Bạn không thể phân biệt được sự khác nhau giữa một tay doanh nghiệp gốc Thụy-Điển với một tay doanh thương người Đức hay Na-Uy, nếu họ cùng nói tiếng Na-Uy giỏi như nhau. Cần biết nhiều ngoại ngữ để có thể đọc thư từ, văn kiện lúc ta khám ra được trong đám hành lý của họ. Về phương diện này, tôi nói rất cù các tiếng Hòa Lan, tiếng miền Flanore, Anh, Pháp, Đức và Ý ngữ. Ngoài ra tôi biết khá đủ dùng các tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đan-Mạch, Thụy Điển, Na-Uy, Bảo-Gia-Lợi để làm việc.

Đức tính thứ tư là một sự hiểu biết thấu đáo về *tâm lý ứng dụng*. Bạn phải biết đoán ra trước tính tình của những điệp viên đối diện để chắt vấn. Bạn phải tỏ ra mềm mỏng, ngọt nhạt, tán thưởng uyên chuyền, đúng lúc để thích ứng với tâm lý của từng điệp viên một. Ngay

phút đối diện đầu tiên, bạn không xác định được tâm lý họ, thì cũng chẳng khác gì như một võ sĩ quyền Anh thượng đài mà không biết tí gì về chiến thuật, về đấu pháp của đối thủ.

Đức tính thứ năm là *cần đảm*. Những ai đã có dịp dự thính những cuộc tranh luận tại nghị viện, hay những vụ án quan trọng, đối chất với các nhân chứng, đều nhận thấy rằng « ưu thế tinh thần » này chẳng những cần thiết cho người biện hộ, dĩ nhiên, mà càng cần cho người chắt vấn nữa.

Đức tính thứ sáu của người phản gián điệp là sự *am hiểu tường tận các thủ đô* và các tỉnh lớn của các nước. Đối với bạn, chỉ biết những con đường lớn, những công sở, chưa đủ.

Còn phải biết những khách sạn, những phen điểm, những tập quán địa phương và những khoảng cách từ một nơi này đến một nơi khác. Thủ đề một trong muôn ngàn ví dụ. Nhân viên thuộc cấp dẫn vào phòng tôi một người tự nhận là Đức, nhưng quả quyết đã trốn nạn

## PHẦN GIÁN ĐIỆP

đéc tài Đức quốc xã sang Đan-Mạch, và khi Đức xâm chiếm Đan-Mạch, y liều mình vào miệng sói, trở về Đức, sau đó trốn sang Thụy-Sĩ để đến Barcelona. Châm một điếu thuốc, tôi hỏi bằng tiếng Đức :

— Cho tôi biết, anh đến Barcelona hồi mấy giờ ?

— Lúc bấy giờ đã khuya, chừng mười giờ.

— Anh ngủ đêm ở đâu ?

— Ở khách sạn Continental.

— Tốt lắm. Tôi biết khách sạn đó. Anh nhớ phòng ăn ở tầng thứ mấy không ?

Y ngập ngừng chừng một giây, mỉm cười :

— Tôi không còn nhớ. Khách sạn lúc đó đã đóng cửa. Người ta mang vào phòng cho tôi một bữa ăn nguội.

— Và sáng hôm sau anh làm gì nhỉ ?

— Tôi ăn điểm tâm trong phòng, đoạn, đi đến sở thị nhận giấy thông hành của Anh-quốc.

— Anh đi chân hay đi tắc-xi đến đó ?

— Tôi đi chân.

— Lạ ! Anh không thuộc đường phố mà thích đi chân hơn ư ?

— Tôi sợ đi Tắc-xi. Những điệp viên Gestapo (mật vụ Đức) đầy rẫy ở Barcelona. Tôi là người Đức không chối cãi được, biết đâu tôi chẳng rơi vào tay một bác tài nào đó hoạt động cho Đức ? Y mỉm cười, lướt tay trên vết sẹo ở má.

— Từ khách sạn đến sở Thông hành Anh-quốc, anh đi mất bao lâu ?

— Vào khoảng hai mươi phút. Châm một điếu thuốc khác, kéo mấy hơi dài, tôi tiếp :

— Anh bạn yêu quý ! Anh nói dối khá thông minh và có thể là một gián điệp đấy !

Mặt y ứng đờ và nhảy lên một bước, la lớn :

— Tại sao ông kết tội tôi như vậy ? Tôi nghiêng mình về phía trước :



— Ở Tây-ban-nha các hý-viên, rạp hát mười một giờ mới bắt đầu hoạt động. Khách sạn Continental không đóng cửa lúc 10 giờ, trái lại, lúc đó chật ních người. Tôi phác qua một vài con đường ở Barcelone, để chặn giọng y. Đây này, từ Continental đến sở Thông hành, chỉ đi mất năm phút thôi. Anh là gián điệp không chối cãi được nữa.

Liền đó, tôi ra lệnh cầm tù y suốt trong thời gian chiến tranh, không còn hoạt động chống Đồng-Minh được nữa.

Đức tính thứ bảy là phải am tường về những luật lệ quốc tế. Bạn phải biết tỉ mỉ nội dung Hiệp-ước La Haye, để lòe những điệp viên « vặt », bạn đòi được hưởng đặc ân che chở do những Hiệp ước Quốc tế quy định.

Đức tính thứ tám bạn phải có biệt tài đóng kịch, nếu cần để có thể lừa chính cả bà mẹ ruột của mình. Là một kịch sĩ lành nghề, bạn biết điều khiển thất-tình theo ý muốn, không bao giờ để lộ cho đối phương biết tình cảm chân thật của mình. Một tiếng thở dài nhỏ, một cái chớp mi, phải đạt tới mục đích, ngược lại, nếu không, đối

phương đã nắm được nhược điểm của bạn rồi đó.

Đức tính thứ chín là óc phân tích để phân biệt cái đúng, cái sai. Tất cả các gián điệp đều có tài thuật lại một câu chuyện như thực.

Đức tính thứ mười là am tường những bí mật nhà nghề về vấn đề kỹ thuật để «tóm» lấy kịp thời kẻ nào sử dụng «đồ nghề» bất cứ dưới hình thức nào. Một máy ảnh Viti của Đức, che đậm dưới hình thức một cây bút máy để chụp tài liệu mật một cách hoàn toàn. Phim thu nhỏ lại chỉ còn bằng đầu đinh kim gút. Chỉ cần đặt giữa một tem thư dán vào phong bì là một cơ sở mật nào đó đã tới tay một tờ chức gián điệp đối phương. Với a xít acétique, gián điệp Đức dùng viết trên vòi trứng. Khi a xít khô, đem luộc trứng lên, chữ viết thấm xuống trên lòng trắng trứng, không để lại một dấu vết gì trên vòi trứng dù ta có nhìn dưới kính hiển vi, phải cần có chuyên viên nhiếp ảnh và giải đoán mật mã, để sau cùng sững sốt trước một họa đồ ghi chú khu vực đóng quân của một đơn vị đồng-minh, đầy đủ chi tiết.

### ★ Vai trò của Phụ nữ

Để huấn luyện một «nam nhí» phản gián điệp, phải mất ít nhất 5 năm khắc khổ, gắt gao, còn với phái yếu, những nữ độc giả của tôi.

Trong cuộc đụng độ nhất Thế-chiến, tôi phải huấn luyện những gián điệp để thả dù xuống khu vực Âu-châu bị Đức chiếm đóng. Rất nhiều thiếu nữ Hòa-Lan đến khẩn khoản tôi thu nhận họ vào công tác nguy hiểm này. Các «nàng» rất thành thực và ái quốc nhiệt thành. Tôi hỏi :

— Các cô đã sẵn sàng để đón lấy những mạo hiểm nào?

Không chút gì là kiêu trong giọng chất phác của các cô.

— Tôi sẵn sàng hiến thân cho xứ sở thân yêu.

Câu trả lời của tôi bao giờ cũng vậy, lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng sự thực là thế biết sao!

— Chúng tôi mong mỏi lắm. Nhưng, chết, cô còn phụng sự cho đất nước sao được? Cô

có sẵn sàng sống và hiến thân cho tụi Đức không?

Đa số phụ nữ mặc phải ba nhược điểm trong lãnh vực gián điệp. Trước hết là thiếu sự hiểu biết về máy móc. Nếu cần để thu thập những chi tiết về một khí giới mới phát minh của địch để một người thợ máy đi «chắc ăn» hơn một thiếu nữ thông minh nhất. Bất lợi thứ hai là, phụ nữ ở chỗ nào cũng lôi cuốn sự chú ý của người khác, nhất là «nàng» lại trẻ, lại đẹp. Đàm ông có thể trả trọng vào đâu cũng được, còn các nàng gián điệp giàm sút rất nhiều.

Bất lợi thứ ba — và là nhược điểm quan trọng nhất — là các nàng không kiềm giữ được cảm xúc như các ông đực rựa. Tôi biết là đã «liều» chuốc lấy một trận mưa «xỉ vả» của nữ độc giả. Nhưng than ôi! Sự thực là sự thực! Tôi biết một ít kiều nữ Pháp có, Đức có, Anh có, có nhiệm vụ phải chài bẫy các sĩ quan cao cấp A-h. Và,



## PHẦN GIÁN ĐIỆP

các nàng này đã thành công quá mức mong mỏi, nghĩa là rơi vào cạm bẫy tình và đâm ra yêu các nạn nhân của mình. Đề rồi, cuối cùng... tiết lộ hết cả những bí mật của tờ chức tình báo quốc gia ? Một gián điệp không bao giờ tự đề cho lòng mềm yếu cả !

Một nữ gián điệp, theo tôi, chỉ có thể đóng được một vai trò : lấy tin tức bằng cách quyến rũ các sĩ quan cao cấp hay những nhân vật trong chính quyền đối phương. Chính vì lý do đó mà tôi hỏi các nàng kiều nữ Hòa-Lan xem có sẵn lòng « hiến thân » cho quốc gia không. Và, nếu có nàng nào sẵn lòng ngủ với một người lạ, thì cũng chỉ là miễn cưỡng, với

mục đích để lấy những tin bí mật mà thôi, chứ không đủ bản lĩnh.

Trên ba mươi năm lăn lóc dày dạn trong nghề gián điệp, tôi đã đi đến chủ trương, không dùng phụ nữ, cả trên địa hạt gián điệp và phản gián điệp.

Mềm yếu, thụ động, đa cảm, dễ rơi vào cạm bẫy tình ái, khó thay, vào chính cạm bẫy của các nàng giăng ra, đề rồi trở nên phản bội quốc-gia lúc nào không biết !

Tôi không chống phụ nữ trên nguyên tắc, nhưng, vị trí của các nàng phải ở chỗ khác. Trên địa hạt này, các nàng « cạnh tranh » không lại được với các chàng đực rựa đâu !



## CƯỚI VỢ KHÁC

Vợ.— Sau này em chết đi thì mình đổi vợ em ra sao ?

Chồng.— Chắc anh sẽ điên quá !

Vợ.— Vậy mình không cưới vợ khác sao ?

Chồng.— Cưới chó ! Cái gì thì điên, chó điên mà không cưới vợ khác thì thà chết theo mình còn hơn !



## TRUYỀN THÂN THỎI HY-LẠP-LAMA

\* Đàm-quang-Thien \*

## ★ • Thésée • ★

**N**ẾU Héraclès là vị anh hùng chung của Hy-Lạp; thì Thésée là một Héraclès thứ hai của thành Athènes; một vị anh hùng riêng của xứ Attique. Chàng là con của Ægée vua xứ Athènes, và của Æthra con gái vua Trézène. Chàng sinh trưởng ở Trézène. Người ta kề lại rằng vua Athènes buồn rầu vì hoàng hậu không sinh nở liền đến Delphes hỏi Apollon. Lúc trở về qua Trézène, ông dừng lại đấy vài hôm để hỏi vua xứ đó vốn là bạn thân của ông, ý nghĩa

của lời dạy của thần. Vua Trézène liền bảo Ægée phải bí mật lấy con gái của ông là Æthra và một đứa con kỳ lạ sẽ ra đời. Cuộc hôn nhân thành. Trước khi trở về xứ sở, Ægée bảo Æthra : « Hỡi Æthra, các thần đã ràng buộc chúng ta bằng một sợi giây liên lạc bí mật. Vậy nàng chớ lộ cho ai biết về cái bào thai trong bụng. Dưới một tảng đá rất lớn, ta đã giấu gươm và đai giáp của ta. Nếu nàng sinh hạ con trai, nàng hãy nuôi nó đến lúc nó

## THẦN THOẠI HY LẠP

đủ sức nâng được hòn đá này lên. Lúc đó, nàng hãy cài gươm và đeo đai giép này vào cho nó và cho nó đến tìm ta ! »

Mấy tháng sau, Æthra sinh hạ một trai đặt tên là Thésée. Đứa trẻ lớn lên bao nhiêu lại càng khoẻ mạnh và can đảm bấy nhiêu. Nó lên bầy lúc Héraclès có việc đi qua Trézène. Vị anh hùng khi vào sân trong lâu đài của vua liền đề da con sư tử xuống đó khiến bao nhiêu trẻ con trông thấy đều chạy trốn hết. Duy có một mình Thésée là không sợ. Tưởng đấy là con sư tử còn sống, nó liền giật cái búa ở tay người nhà mà nhảy sô lại. Lúc biết là nhầm, nó phá lén cười.

Khi Thésée thành một thanh niên vừa có sức mạnh vừa khôn ngoan, mẹ chàng là Æthra liền dẫn chàng đến chỗ giấu gươm ngày trước. Vị anh hùng nhắc hòn đá để như chơi, rồi lấy gươm và giép đeo vào. Mẹ chàng khuvén chàng nên đến Athènes bằng đường thủy vì đường bộ lầy lội tröm cướp

rất nguy hiểm. Chàng liền đi đường bộ vì những nguy hiểm đó đâu có thể làm cho một người can trường như chàng phải kiêng sợ.

Đến địa phận Epidaure, chàng gặp địch thủ thứ nhất. Một tên khồng lồ Périphétès sử dụng một cái chùy rất lớn, thường đón đường giết khách qua lại. Một cuộc đấu dữ dội xảy ra và Thésée giết chết Périphétès. Xong chàng chiếm lấy cái chùy của hắn. Lúc đến bờ eo đất Corinthe, Sinis, một tên khồng lồ khác, bắt các khách bộ hành chịu một cực hình kỳ lạ. Vì hắn rất khoẻ nên uốn một ngọn cây thông xuống tận mặt đất, rồi bắt các nạn nhân của hắn giữ ngọn cây đó. Ai không đủ sức khoẻ để giữ sẽ bị hất tung lên trời và rơi xuống đất rập xương mà chết. Có khi thì hắn kéo hai ngọn cây thông gần vào nhau rồi buộc đầu một người vào ngọn cây này và chân vào ngọn kia, xong hắn buông hai cây ra. Thế là người khổ nạn đó bị xé xác. Tên khồng lồ

## THẦN THOẠI HY LẠP

bắt Thésée làm việc thứ nhất thì chàng giữ ngọn cây mạnh đến nỗi cây đó bị gãy. Sau chàng đánh lại và bắt được Sinis, và bắt nó chịu cực hình thứ hai. Xa hơn nữa, đến Mégaride, trên một con đường hẹp hai bên có những núi đá cao ngắt, chàng giết Sciron. Tên này thường bắt các người đi qua, bắt họ rửa chân cho hắn xong là hắn đầy xuống bể cho một con rùa khồng lồ ăn thịt.

Sau chàng lại hạ được Cercyon đã tàn hại vùng Eleusis và bắt Procuste chịu các cực hình mà tôi đã kể đến khi nói về Poséidon. Xong xuôi chàng vào Athènes với một bộ y phục lộng lẫy. Cai áo đỏ chói chàng mặc, bộ tóc vàng chải chuốt, tuồi trẻ rực rỡ của chàng thoát đầu làm cho bọn thợ đang xây đèn thờ Apollon chê riếu. Không trả lời, chàng cầm một cái xe chở gạch thật nặng ném nó rất cao qua đỉnh tòa nhà. Rồi Thésée đi về phía lâu đài của bố. Chàng xin vào ra mắt vua như một người kỵ. Vua tiếp đón tử tế và mời chàng ăn cơm. Lúc đó, hoàng

hậu Médée là một mụ phù thủy ghê gớm. Vừa trông thấy Thésée mụ đoán biết hết mọi bí mật của chàng. Mụ ghen tức xui vua đầu độc chàng. Vua ưng thuận. Mụ liền để cốc rượu có thuốc độc ở chỗ dành cho chàng. Lúc bắt đầu ăn, Thésée đứng dậy lấy dao cắt thịt. Vua nhìn thấy gươm chàng đeo mới biết là con. Vua liền đổ cốc rượu độc đi, ôm lấy con và đuổi Médée đi. Từ đó Thésée chăm lo làm cho vững chắc cái ngai vàng đĩnh lung lay của bố.

Ít lâu sau, con bò mộng đã tàn phá xứ Crète mà Héraclès bắt sống đem về Argolide, lại được Eurysthée thả ra, và đến đồng băng Marathon mà phá hại. Cũng thời đó, Androgée một người con của Minos vua xứ Crète, đến Athènes dự lễ cúng Pallas. Vị hoàng tử trẻ và can đảm đó thắng tất cả những đối thủ của mình. Ghen với mọi cuộc thắng của Androgée, Ægée liền sai hoàng tử ra đấu với con bò mộng, nhưng bị nó giết chết. Minos nghe tin ấy liền chuẩn bị thuyền cụ cho một đạo



**EUROTONIC** BỔ ÓC  
Tăng cường trí nhớ.  
173 077 20-11-17

## THẦN THOẠI HY LẠP

hải quân và đền vây Athènes. Vì cuộc chiến kéo dài mãi nên Vua xứ Crète kêu cầu Zeus phạt địch thủ cho. Quả nhiên, ít lâu sau bệnh dịch hạch và nạn đói hoành hành trong thành. Cùng đường dân Athènes liền hỏi thần xem làm thế nào cho tai qua nạn khỏi. Thần dạy muôn chuộc tội làm đồ máu của Androgée, họ phải tuân theo điều gì mà Minos yêu cầu. Ông này liền bắt buộc cứ mỗi năm bảy thanh niên và bảy thiếu nữ phải đưa từ Athènes sang Crète để làm mồi cho con Minotaure và như thế trong chín năm liền. Con quái mình người đầu bò mộng sống trong một tòa nhà gọi là Labyrinthe của Dédale xây. Nhà ấy không bao giờ có ánh sáng mặt trời lọt vào, hàng ngàn lối đi quanh co rắc rối vô cùng, khiến ai đã vào không sao tìm được lối ra nữa. Ở giữa trong một gian hầm có con Minotaure. Người ta thường ném người vào nuôi nó thứ nhất những trẻ con và những tù nhân phạm tội.

Ít lâu sau khi Thésée đến Athènes, những sứ giả ở Crète sang lần thứ ba đòi các thanh niên nam nữ. Động lòng về những nỗi đau khổ của đồng

bào, Thésée xin đi với bọn người đó. Chàng hy vọng trừ khử con quái vật. Ægée hết sức ngăn cản nhưng thấy Thésée lòng đã quyết, ông gạt nước mắt bảo con :

— « Con ơi, đây là hai cái buồm màu khác nhau : một cái trắng và một cái đen. Nếu con thắng trận trở về, khi bắt đầu trông thấy bờ bắc Attique, con hãy cho dương cái buồm trắng lên. Trái lại cái buồm đen sẽ báo cho cha biết sự thất bại của con ».

Thésée cùng các bạn đồng hành lên tàu. Được khi thuận buồm xuôi gió tàu đi như bay chẳng bao lâu đã đến xứ Crète. Thésée và cả bọn vào yết kiến Minos. Ariane là con gái của Minos và của Pasiphaé vừa trông thấy chàng liền đem lòng say mê. Khi nàng biết là Thésée đến để trừ con Minotaure thì nàng sợ hãi vô cùng. Sau Ariane tìm cách giúp chàng. Nàng bảo Thésée cách đến gần con vật, lúc nào ném giết nó và cho chàng một cuộn chỉ dẫn đường. Một tay cầm chùy, một tay đỡ cuộn chỉ. Thésée dẫn đầu bọn thanh niên nam nữ. Sau khi qua hàng ngàn chỗ ngoặt ngoéo họ đến chỗ con quái vật. Trông thấy họ, nó

## THẦN THOẠI HY LẠP

liền gầm lên và húc đầu vào Thésée. Chàng không đề cho nó kịp chạm vào người : một nhát chùy thôi sơn giáng xuống làm con vật chết lăn ra đất. Sau khi giết được con ác thú, Thésée và cả bọn nhờ ở cuộn chỉ của Ariane tìm được lối ra. Chàng cùng cả bọn lên tàu về Athènes, đem theo Ariane đi. Giữa đường chàng may gặp bão, tàu của chàng bị đánh rật vào bờ đảo Naxos. Ariane mệt quá không thể ở trên tàu được phải ở trên bờ. Thésée lên trông coi tàu bị gió đưa đi bắt buộc bỏ Ariane lại. Nhưng như ta đã biết khi nói về Dionysos, chàng bao lâu ông này sẽ đến an ủi nỗi buồn của Ariane. Nhưng mãi vui với sự thắng trận, Thésée lúc đến bờ Attique quên lời dặn của cha và không cho dương chiếc buồm trắng lên. Ægée từ hôm con xuống tàu, ngày nào cũng trèo lên Acropole nhìn ra chân trời xa xăm. Một buổi chiều ông thấy một cái tàu hiện ra远远 xa với chiếc buồm đen. Tưởng rằng con đã chết, ông già đáng thương ấy thất vọng nhảy xuống bờ. Từ đó tên ông dùng để đặt cho bờ ấy.

Lúc cập bến Phalène, việc làm đầu tiên của Thésée là cho người đem tin thắng trận về cho bối. Đến giữa đường, người đưa tin gặp dân sự đang khóc vua, liền lộn lại báo tin cho Thésée. Chàng khóc lóc rất thảm thương.

Ma chạy xong, Thésée lên ngôi vua thay cha. Trước hết chàng chăm lo việc cai trị dân. Lúc mọi việc trong nước đã được ổn định rồi, chàng liền nghĩ đến việc đem quân đi tấn công xứ các Nữ kỵ mã. Người ta nói rằng các nàng này ngay từ lúc còn nhỏ đã cắt vú bên phải đi để có thể bắn cung mạnh và chắc trúng hơn. Khi Thésée đến xứ họ, đáng lẽ ra nghinh chiến, họ ra tiếp đón chàng rất tử tế với các đồ cổng hiến nứa. Thésée liền vờ lầy phép lịch sự mời bọn đem đồ cổng hiến đó lên tàu của mình. Nhưng khi họ lên xong, chàng nhô neo cho tàu chạy đem họ đi. Trong bọn có Antiope rất xinh đẹp, chàng liền lấy làm vợ. Nhưng các Nữ kỵ mã tức giận vì sự bất công ấy, bèn lên ngựa tạm rời quê hương

 **NEUROTONIC** BỔ ÓC  
Tăng cường trí nhớ

đến tận cửa thành Athènes lập dinh trại đánh báo thù. Một cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài. Antiope chiến đấu cạnh chồng cũng bị giết chết. Sau cùng hai bên ký hiệp ước đình chiến và bọn Nữ kỵ mã lại trở về xứ sở xa xôi của họ.

Antiope có một con trai tên Hippolyte. Lúc Antiope chết, Thésée cưới con gái của Minos tên là Phèdre. Nàng này ngay từ lúc mới trông thấy Hippolyte đãm ra say mê. Nàng tìm hết cách để làm xiêu lòng Hippolyte nhưng vô hiệu. Sau tức giận nàng lập tâm trả thù, liền nói với vua là Hippolyte có tình ý với nàng. Thésée tưởng thật nguyên rùa con và kêu cầu Poséidon trùng phạt nó. Quả nhiên ít lâu sau một hôm Hippolyte đang đi xe ở bờ sông thì thần bể làm cho một con quái vật ghê gớm hiện lên. Những ngựa kinh sợ lồng lên, dâm vào một gốc cây, và làm đổ xe. Hippolyte vướng vào những dây cương bị ngựa lôi đi đến nỗi sau thây chàng bị rập nát một cách ghê sợ. Nghe tin Hippolyte chết, Phèdre như điên rồ, nói cho Thésée biết sự thật rằng con chàng vô tội rồi nàng tự tử chết.

Sau khi Phèdre chết, Thésée vẫn tiếp tục làm nhiều chiến công nữa. Danh chàng lừng lẫy đến nỗi vua Lapithes là Péithoüs tình cờ đến so tài nghệ với chàng. Tranh qua Attique, ông ta đến Maathon, cướp một đàn bò của chàng. Thésée biết tin liền đuổi theo. Péithoüs thấy bị đuổi bèn lộn lại. Hai người đánh nhau. Trận đấu anh dũng và thắng thắn đến nỗi người nọ phục thầm người kia. Sau cùng họ ngừng lại, bắt tay và kết bạn với nhau. Tình bạn đó sẽ giúp ích họ trong nhiều trường hợp, như trong lúc Péithoüs cưới Hippodamie vậy. Trong các khách dự cuộc hôn lễ, có Thésée và tên người ngựa Eurytion. Tên này quá chén thành say : hắn liền trêu ghẹo và định bắt cõi đâu. Péithoüs nhờ có Thésée giúp sức liền cắt tai mũi Eurytion và đuổi hắn ra. Nhưng một lát sau, những người ngựa khác kéo hàng lũ đến báo thù cho Eurytion. Chúng mang những tảng đá lớn và những thân cây không lồ đến và vào phòng khách định bắt các thanh niên nam nữ đi. Nhưng vô hiệu. Nhờ sự dũng cảm của Péithoüs và bạn là Thésée, bọn người ngựa bị đuổi đến tận

Pindar. Nhiều tên bị thương.

Sau nhiều cuộc mạo hiểm kỳ diệu, Thésée trở về Athènes, nhưng đề đau đớn nhận thấy quê hương yêu dấu đang bị các đảng phái quấy rối. Không thể lập lại trật tự được, chàng thất vọng bỏ sang cù lao Scyros. Ở đó chàng có một ngôi nhà của cha đề lại, và chàng định về di dưỡng tuổi già ở đó. Nhưng Lycomède, vua cù lao ấy hoặc sợ chàng ở đó gây sự khó khăn gì chăng, hoặc sợ chàng đòi lại gia tài của bố, nên đánh lừa cho chàng lên một ngọn núi cao rồi đẩy chàng xuống khiến chàng chết tức thì.

Xác Thésée được chôn ở Scyros. Từ đó dân Athènes quên lẵng chàng đi và mãi nhiều thế

kỷ sau, di hài chàng mới được rước về cố quốc. Lúc thánh ở Delphes dạy dân phải đem di hài của Thésée về mà chôn ở nơi nào trọng vọng nhất của Athènes, họ liền đi tìm, nhưng trong một cù lao bỏ hoang tìm đâu thấy di hài của vị anh hùng? Người ta kẽ rắng lúc đang tìm thì một con phượng hoàng khổng lồ mồ vào một cái gò đất. Cho đấy là diềm trời mách bảo, họ đào lên thì thấy áo quan của một người rất lớn với một mũi giáo và một thanh gươm bằng đồng. Họ liền đem di tích quý báu đó về Athènes. Dân sự tiếp đón di hài đó long lộng như chính Thésée vậy. Họ xây một ngôi đền rất nguy nga để thờ chàng.

(còn tiếp)



### \* Shakespeare là người Pháp

*Cho đến nay mà người ta cũng chưa rõ được tên thật đúng của đại văn hào Shakespeare, tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng.*

*Một hôm, trong một bữa tiệc, nhà Thơ Pháp, Théodore de Banville, chê bai văn hóa nước Anh là « nghèo nàn, khô khan... » trước một số khách người Anh.*

*Những người này tức giận nói :*

*— Thể nước Anh chúng tôi chẳng có Shakespeare là gì?*

*Théodore de Banville nhảy vọt lên la :*

*— Shakespeare ? Nhưng ông ta là người Pháp ! Ông ta là Jacques-Pierre kia mà ! Các ông chỉ biết ghép hai tên này làm một !*

## ★ ★ tiêng lòng ★ ★

Ai đó thế? Phải chăng người  
 muốn đến  
 Tìm tôi chi. Tôi chả tiếp người đâu  
 Mưa hoàng hôn, cây trút lá phai  
 mầu  
 Về đi nhé! cho tâm thôi đừng  
 lưu luyến.  
 Tôi muốn chết không còn ai đưa  
 tiễn  
 Và sống còn không buồn, khóc,  
 thương vay.  
 Giữa chợ đồi muôn vạn nỗi chưa  
 cay  
 Nếm nhiều quá vị đồi còn dang  
 dang  
 Tôi luôn sống với chuỗi ngày trầm  
 lặng  
 Không mo-màng hay suy nghĩ  
 viễn-vông  
 Đừng làm tôi xao xuyến ngọn  
 trào lòng  
 Tôi chả nhận mỗi tình yêu lam bợ.  
 Đừng nùn tôi qua phút giây bối  
 ngô  
 Đừng gặp tôi giữa đại lộ thênh  
 thang  
 Đừng ngắm tôi mỗi lúc tôi đi  
 ngang  
 Tôi ngượng lắm, e có ngày tôi giận  
 Đừng dán tôi những chiều buồn  
 vờ vắn  
 Tim ý thơ trên đồng nội mên-  
 mông  
 Đừng theo tôi khi le-lói ánh hồng  
 Bốn mắt gặp chưa một lần trao đổi  
 Đừng bảo tôi mơ nhiều cho thêm  
 tôi  
 Đề tôi yên với ý nghĩ hiền lành  
 Đề cho lòng không thảm lại ngày  
 xanh  
 Cho hiện tại lui dần trong dĩ-vắng

Đừng khơi thêm đề tâm tôi bình  
 thản  
 Đừng bắt tôi trần trọc suốt đêm  
 đông  
 Đừng làm tôi bao buổi phải chờ  
 mong  
 Khi người mãi la cà bên quán vắng  
 Đừng bắt tôi ngắm tà huy nhạt  
 nắng  
 Gởi tình thương về vạn nẻo mây  
 trời  
 Đừng bắt tôi mỗi mắt trông xa xôi  
 Khi chưa được tin lành ai đưa đến  
 Vui thanh đạm với cuộc đời tôi  
 mến  
 Mái tranh nghèo nhưng lấm vè nên  
 thơ  
 Bạn cùng tôi khuya sớm có trăng  
 mờ  
 Làn gió nhẹ thoảng hồn bờ mõi  
 nhạt  
 Đường thể sự trải qua nhiều bi-dát  
 Nên niềm tin đã mất hẳn còn đâu  
 Buồn tàn thu thuyền thôi đồ bến  
 sầu  
 Tôi vứt gánh lo âu từ đạo ấy  
 Cây muôn lặn, gió ơi! đừng phe  
 phẩy  
 Giọt strong roi còn trứu nắng đầu  
 cành  
 Đến làm chi trong giây phút mong  
 manh  
 Rồi mai, mỗi chia tay người mỗi  
 ngã  
 Thà cứ xem như tuồng xa lạ  
 Cầm băng như định mệnh đã an  
 bài  
 Cho lè lòng không đầm uất khăn  
 tay  
 « Yêu cảm nín » là yêu hoài trong  
 tâm tưởng.  
 \* ĐẠ OANH  
 (Vinh Bình)



## Những bí-mật trong thế-chiến thứ II

\* Thiếu-Son

(Tiếp theo P.T. 129)

### • Stalin ngán Hitler nhưng vẫn không tránh khỏi chiến-tranh

Sau khi đã chiến-thắng oanh-liệt ở Balkans, Hitler thêm khí-thế và nghĩ ngay tới kế-hoạch đánh Nga. Nhưng kế-hoạch này đã bị Mussolini làm xáo trộn. Đáng lẽ phải bắt đầu từ 1-5, chương-trình đánh Nga phải hoàn-tới 22-6, trễ mất gần 2 tháng vì chiến-dịch Balkans, một lỗi lầm nghiêm-trọng về chiến lược của nhà lãnh-tụ Ý.

Đức muốn đánh Nga nhưng Nga chưa dám đánh Đức, Stalin đã tỏ ra nhẫn-nại đối với những yêu-sách của Hitler. Nước Đức bị Anh phong tỏa nên chỉ còn

NGƯỜI TÂY PHƯƠNG THƯỜNG CỐI MÙA ĐÔNG  
NHƯ MỘT VI ĐẠI TƯỞNG VÓ DỊCH, TƯỞNG MÙA ĐÔNG  
ĐÃ THẮNG NAPOLEON NĂM 1812. TƯỞNG NÀY SẼ KHÔNG  
CHỊU THUA HITLER NĂM 1941.

một thị-trường duy nhứt là Liên-xô. Tất cả những gì cần-thiết cho Đức đều do Nga cung-cấp. Ngay cả đến nguyên-liệu chiến-lược Nga cũng sẵn sàng cung cấp cho Đức.

Trong một cuộc thương-thuyết về thương-mại giữa Anh với Nga vào tháng Tư năm 1940, Anh yêu cầu Nga đừng bán cho Đức những thứ hàng mà Anh đã bán cho Nga. Anh còn yêu cầu Nga hạn-chế sự giao-thương với Đức. Nga chấp-thuận điều-kiện thứ nhứt nhưng bác bỏ điều-kiện thứ hai. Và như thế là vì Nga sợ Đức, nhìn nhận ưu-thể quân-sự của Đức và cố tránh một trận gặc với Hitler.

Đại sứ Anh ở Nga đã viết : « Chánh phủ Xô-viết dường như bị đặt dưới mang lính của Bá-linh. Nga sẵn sàng nhượng bộ tất cả để tránh một cuộc đụng độ với Đức. Nga phục vụ tất cả mọi ý định của Hitler trên thế giới. »

Nhung Anh thấy trước rằng thế nào cũng không tránh được sự tấn công của Đức. Chính Thủ-tướng Churchill đã bí mật cho

Staline hay và hứa : « Tự nhiên nước Anh sẽ khuyến khích cuộc kháng chiến của Nga và sẽ giúp Nga với tất cả những gì Anh có. Tôi đã từ nguyên tắc là Hitler là kẻ thù phải đậm cho chết. »

Ngày 13-6 Staline còn tuyên-bố phủ nhận những tin đồn về những chuẩn bị quân sự của Đức để tấn công Nga. Ông nói : « Những tin đồn nhảm như thế là sản phẩm vung về của tuyên-truyền do những kẻ nghịch của Liên-xô và Đức-quốc. »

Ngày 21-6-41, Sứ-thần Đức tới thăm Ngoại trưởng Molotov và đưa bản tuyên chiến thì ông nầy liền nói : « Ông trưởng rắng chúng tôi xứng đáng được hưởng cái nầy sao ? »

Xứng đáng hay không xứng đáng ? Luật ngoại giao trong tình trạng lúc đó không có chỗ cho cảm tình. Không phải cứ nhượng bộ là được người ta để cho yên thân. Staline không phải không biết rõ điều đó. Nhưng ông thấy nước ông còn thiếu chuẩn-bị nên ông còn ngán Hitler.

 **NEUROTONIC** BỘ OC  
Tăng cường trí nhớ

Nay Hitler bắt buộc ông phải chịu đựng một cuộc chiến tranh thì dầu muốn dầu không ông không thể đứng ngoài chiến-cuộc.

### ★ Quân Đức ò-át tấn-công

Trong đêm 20 rạng 21 tháng 6 năm 1941, Hitler rời khỏi Bá-Linh và thiết lập bản dinh ở vườn Rastenburg. Ở đây ông chờ cho tới hừng đông ngày 22-6 để ra lệnh tấn công Liên-xô trên một chiến tuyến dài 2.000 cây số.

Quân đội Đức có 178 sư-đoàn trong đó có 30 sư-đoàn thiết-giáp chia làm ba cánh quân do ba Tướng lãnh chỉ huy. Tướng Von Leeb chỉ huy mặt trận Đông-Phò ở phía Bắc. Tướng Von Bock chỉ huy mặt trận Ba-Lan ở giữa. Tướng Rundstedt chỉ huy mặt trận Galicie và Lô-Má-Ni ở phía Nam. Ngoài ra lại còn có 14 Sư-đoàn quân Phản-Lan trợ chiến ở phía Bắc. Ở phía Nam thì có thêm 20 sư-đoàn Lô-Má-Ni và nhiều cánh quân Hung và Ý tăng cường.

Sửa lại kế-hoạch của Von Paulus, Hitler quyết định không cho quân-lực Nga lợi-dụng ưu-thể về những cánh đồng

bằng minh-mông và vô tận của họ. Ông kỳ-hạn trong 10 tuần lễ phải tiêu-diệt cho được quân đội Nga bằng một cuộc hành quân vĩ đại chưa từng có trong lịch-sử loài người. Những đạo binh thiết giáp sẽ được huy động với một sức mạnh vô biên.

Hitler có ý định bao vây một phần lớn Hồng-quân ở hai nơi : Mạc-tư-Khoa và Leningrad. Rồi ông sẽ cho dùng hơi độc để tiêu diệt cả quân lính lẫn thường dân ở hai nơi đó. Tiêu diệt rồi ông sẽ cho dùng chất nổ để tàn phá hai thành-phố tượng-trưng cho cuộc cách-mạng Xô-Viết. Và sau đó Nga sẽ không còn sức mạnh đâu mà chống cự.

Thật ra Hitler đã thành công ở buổi đầu. Bị tấn-công thình-linh Hồng-quân trở tay không kịp đã tồn-thất nặng-nề.

Nga có 118 sư-đoàn bộ-binh, 20 sư-đoàn kỵ-binh và 40 lữ-đoàn thiết-giáp. Hồng-quân cũng có rất nhiều chiến xa trong đó có hai loại lợi hại hơn hết là chiến-xa T. 35, 40 tấn và chiến-xa K.V., 55 tấn có trí đại bác 152. Nhưng Nga vẫn áp-dụng chiến-thuật cỗ-diền là chỉ dùng chiến-xa để yểm-hộ bộ-binh theo lối đánh của Pháp trong chiến-dịch

39-40. Còn Đức dùng ngay những đạo quân chiến xa để tấn công thọc sâu vào hàng ngũ đối phương cả mấy trăm cây số, chặt khúc rồi bao vây để tiêu diệt. Nhờ thế mà quân Đức tiến rất mau, quân Nga rối loạn hàng ngũ chỉ còn cách chạy trốn, chịu chết, bị bắt hay đầu hàng. Ngoài ra không quân Đức oanh tạc liên miên, tấn công dữ dội làm cho đối phương xuống tinh thần ghê gớm. Ngày từ ngày đầu hàng ngàn phi-cô Nga đã bị tiêu hủy ngay ở trên mặt đất.

Theo thông cáo Đức thì từ 22-6 tới 3-7 đạo binh Von Bock đã bắt được 324.000 tù binh, đoạt được 3.205 chiến xa và 3102 khẩu đại bác. Kế tới ngày 10-7 lại bắt được thêm 310.000 tù binh, đoạt 3.000 chiến xa và 3.120 đại bác. Tháng 9, ở Kiev tướng Rundstedt bắt 665.000 tù binh, đoạt 1.242 chiến xa và 5.152 đại bác... Phòng tuyến Staline bị đánh phùng vào đầu tháng 8. Những nhà máy không lò ở Ukraine bị chiếm. Thành Odessa bị chiếm ngày 14-8. Thành Kiev thất thủ ngày 19-9. Ở phía Bắc, Leningrad bị bao vây. Kế tới chính Moscou bị uy hiếp. Tướng Joukov lo bảo vệ Moscou.

Những tin thắng trận gửi về tới Bá-linh làm cho dân Đức nôn nao phấn khởi. Ngày 3-10-41 trong một bài diễn-văn quan trọng Hitler tuyên bố : « *Bây giờ tôi có thể nói với các anh điều mà trước đây tôi không thể nói được là kẻ thù ở phương Đông đã bị đánh ngã và không thể nào trồi dậy được* ».

Nhưng, coi chừng ! từ 22-6 tới 3-10 được 13 tuần lễ, nghĩa là kỳ hạn 10 tuần đã lỡ mất 3 tuần.

### Nhưng Đức bị chặn đứng ở Mạc-Tư-Khoa Tướng mùa Đông xuất trận

Tướng Bauer, một quan sát viên Thụy-sĩ viết : « Một điều khiến cho Đức điên đầu là những nguyên liệu vĩ đại về nhân lực và vật lực của Liên-xô cho phép nước này chịu đựng nổi những tổn thất nặng nề trong 6 tháng của chiến tranh. Trong thời gian này họ bị mất 2 triệu người làm tù binh, bị đoạt 9.000 chiến xa (gấp 2 số chiến xa của Pháp năm 1940) và 17.000 đại bác. Bi thiệt hại như thế mà họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc mặc dầu chưa thấy có hy vọng ở một ngày mai tốt đẹp hơn. »

Quân đội Đức đã chiến thắng mau lẹ quân Thụy-diên, quân Hòa-lan, quân Bỉ, quân Pháp, quân Nam-tur và Hy-lạp, lần thứ nhứt đã gặp một đối thủ lợi hại. Có những vùng quân Nga đầu hàng một lúc cả trăm ngàn người, nhưng cũng có nơi họ chống cự mãnh liệt. Một người Đức đã nói : *« Người Nga là một kẻ nghịch dẻo dai »*. Nhiều khi họ đã làm nổ tung doanh trại của họ chứ nhứt định không hàng. Phi công Nga bị bắt buộc phải hạ cánh đã tự tử trước khi rơi vào tay kẻ thù. Và chính do sức chống cự đó mà quân Đức lần lần thấm mệt và đê mất tinh thần. Hitler lần lần hết lạc quan và đi tới chỗ kinh ngạc. Kinh ngạc về tinh thần chiến đấu của đối phương. Nhưng kinh ngạc hơn hết về những khả năng vô tận của kẻ thù, nhứt là khả năng kỹ nghệ để sản xuất vũ khí. Có những nhà máy thiết lập ở những nơi an toàn mà có đến 65.000 dân thợ làm ngày, làm đêm để sản xuất vũ khí.

Hitler muốn ngăn cản không cho Nga khai thác địa-lợi của họ, nhưng không ngăn cản nổi. Nga vẫn dùng chiến-thuật « tiêu-thồ » và « du-kích », làm cho quân đội Đức luôn luôn bị quấy rối ở khắp nơi. Năm 1812 Napoléon bị thua ở Nga vì những chiến-thuật nói trên. Năm 1941 cũng những chiến-thuật đó làm cho Hitler phải nhớ tới thất bại của Napoléon.

Giữa tháng 11, Tướng Von Bock nay đã thắng. Thống-chế được lệnh của Hitler phải tập-trung lực-lượng để tấn-công Mạc-Tư-Khoa. Những lực-lượng tập-trung lên tới con số 800 000 người gồm có : 13 sư-doàn thiết-giáp, 5 sư-doàn cơ-giới, 33 sư-doàn bộ-bin và 4.500 chiến-xa xung-kích.

Quân tiên-phong của Đức chỉ cách Thủ-đô Nga lối 20 cây số mà không tiến tới được vì gặp rất nhiều chướng ngại, chướng ngại lớn hơn hết là những cánh đồng dài lối dài cả 15 cây số. Và thình-lình mùa Đông tới đê cứu nguy cho điện Cầm-Linh. Những



sơn bão tuyết làm cho không-quân Đức không cất cánh lên được. dầu xăng đóng lại làm xe thiết giáp không chạy được, hàng đoàn xe cam nhông bị sa lầy ở những vùng bùn rộng lớn. Ngày 11 tháng 12, chỉ nội trong một ngày đó quân đội Đức phải bỏ 657 xe tăng và 5.000 xe hơi. Hàn thủ biếu ghi 50 dưới không độ ( $-50^{\circ}$ ). Mỗi ngày hàng ngàn binh-sĩ Đức chết lạnh.

Lợi-dụng những điều kiện đặc-biệt về thời tiết, quân Nga được tiếp viện và tăng cường phản công kịch liệt và giải tỏa được kinh thành Mạc-Tư-Khoa.

Theo thông cáo Nga thì cuộc phản công từ 16-11 tới 6-12 đã tiêu diệt được 55.000 quân Đức. Cuộc phản công thứ hai từ 6-12 tới 13-12 tiêu diệt thêm 30.000 tên nữa.

Sau những thất bại nặng nề này, Hitler buộc lòng ra lệnh ngưng tấn công do áp lực của các tướng lãnh. Nhưng đồng thời ông bãi chức 20 vị chỉ huy cao cấp trong đó có hai vị danh tướng là Von Rundstedt và Von Bock.

Tướng Gudérian chuyên viên về chiến xa cũng chịu chung số phận. Cả tối viên Tông Tư-linh Von Brauchitch cũng bị cắt chức. Hitler tự mình đảm nhiệm vai tuồng Tư-linh tối cao để điều khiển chiến sự.

Quân Đức chưa hoàn toàn thất bại ở mặt trận phía Đông. Nhưng tất cả kế hoạch của Hitler đều không thực hiện được. Vì tấn công trễ nên không đạt tới những mục phiêu định trước khi mùa Đông xuất hiện. Người Tây phương thường coi mùa Đông như một vị Đại Tướng vô địch.

Tướng mùa Đông đã thắng Napoléon năm 1812. Tướng này nhứt định không chịu thua Hitler năm 1941. Cụ thể là mùa Đông đã trợ chiến đắc lực cho quân Nga. Ở đây Đức đã tồn thắt rất nhiều tinh binh và dũng tướng. Quân đội Đức đã suy yếu bỗn bàng để càng ngày càng đi lẩn tới thất bại ở mặt trận phía Đông cũng như ở mặt trận phía Tây.



*Dürry* **NEUROTONIC** **BƠM**  
Tăng cường trí nhớ

## tiếng khóc nửa đêm



★ PHƯƠNG DUYÊN

(Saigon 6-64)

Tiếng khóc nửa đêm làm thức dậy  
Bàng hoàng nghiêng má xuống con yêu  
Nửa vầng trăng sáng soi trên gối  
Mới biết thời gian mất mát nhiều !

Đây cũng mùa hè của ước mơ,  
Nhưng sao hồn mong khép bao giờ ;  
Bàn tay măng sưa con thơ đợi,  
Xoa dịu bao nhiêu nét thần thờ !

Ngày xưa tôi yêu từng đêm trăng,  
Nửa đêm tỉnh giấc buồn mênh mang ;  
Nửa đêm hồn lạc vào thương nhớ,  
Áp ú muôn ngàn ý tuyết băng.

Con ngủ no lành thơm sữa ngọt  
Bao nhiêu chua xót dấu trong hồn,  
Nửa đêm này của trời thơ ấu,  
Và nửa đêm này buổi lớn khôn !

# Giá trị thiên Cố của Sữa Mẹ

## \* Quan-Trúc

**S**ỨA mẹ thể hiện cho tình mẫu tử, hay nói ngược lại, tình mẫu tử chưa đựng công lao bù mớm. Thực tế hơn nữa, người ta đã nghiệm thấy rằng, những đứa trẻ bú sữa bò hoặc vú nuôi, phần đông, chúng ít quyến luyến mẹ đẻ, bởi lẽ đương nhiên tình mẫu tử sâu nặng chỉ phát nguyên lần lữa qua nghĩa vụ, sứ-mạng thiêng liêng của mẹ đối với con, ôm-ấp, nâng-niú, chăm chút, cho và nhận. Tim hiểu thật khách quan, người ta cũng có được kết quả tương tự.. Trong người mẹ vạch vú cho con bú, chúng ta thường cảm thấy một số ý nghĩ thanh cao, quý trọng, có tác dụng lấn át cả lòng dục vọng thấp hèn. Chính vì thế mà bộ ngực của phụ-nữ còn có một

địa vị khác đã xem như được tôn thờ, địa vị «lịch sử, văn chương».

Ở phương diện ngôn ngữ, chúng ta đều đã biết chữ «vú» còn có nghĩa là chữ «mẹ». Trẻ con Việt-Nam có nơi vẫn dùng tiếng «vú» để gọi mẹ (Vú ơi : me ơi). Cả chữ «maman» cũng có nghĩa là «vú», hậu thân của của chữ La-tinh «mamma», nghĩa nguyên thủy chỉ la cái ngực.

Rồi theo lịch sử loài người, đôi vú mẹ vẫn được ca ngợi hằng cửu. thi văn, họa, điêu khắc đã lingers nên nhiều tác phẩm lớn dành cho đôi vú mẹ !

Thế mà, ở lĩnh vực khoa-học, cho đến ngày nay, người ta vẫn chưa tài nào mô phỏng được sự

## SỮA MẸ

cấu tạo của nguồn sữa mẹ ! Nghĩa là người ta còn dốt, không hiểu nguồn sữa mẹ phát xuất từ đâu, nhờ những chất gì tạo nên, vận hành, phân phối thế nào. Có chăng người ta mới chỉ biết được những điều sơ-dâng.

Mỗi bộ vú có từ 15 đến 20 đơn vị chế ra sữa, mỗi cái mường tượng một thân cây mọc ngược (gốc ở trên ngực, ngọn trổ xuống nhũ hoa) : đến sát đầu vú, mỗi «thân cây» đó mở rộng ra thành bắp sữa. Cành cây là những mạch vận chuyển và tồn trữ sữa, lá cây là những tế bào chế ra sữa.

Con gái đến tuổi thành niên, «cây sữa» sẽ rạc đi để chuẩn bị cho tương lai phát triển toàn thiện hơn (cũng chẳng khác loài thảo mộc khô cằn ở mùa Đông, rồi lại tươi tốt về mùa Xuân). Rồi những noãn sào bắt đầu sinh hoạt, tạo ra hai kích-thích-tổ, một thứ di khai hóa những mạch sữa, một thứ di tác động những tế bào sữa ; cuộc vận dụng đó giúp bộ vú trở nên xung mãn. Nhưng đó mới chỉ là một cuộc thực tập.

Đến khi phụ nữ sinh đẻ, trong vòng từ 2 đến 4 ngày đầu, vú mẹ

nó căng bởi một thứ dung dịch màu vàng nhạt, dinh dính, nhưng chưa có giá trị thực phẩm, tức là sữa loảng hay sữa non. Nhưng sữa non lại có tác dụng khác, cần ích hơn, khai thông thực quản và hệ thống tiêu hóa của trẻ sơ sinh, tẩy uế, tổng khứ hết thảy những cặn bã, nhớt bẩn. Người ta đã kiểm chứng rằng sữa non đã có phầm vị như một thứ khử độc, giúp cho hài nhi chống lại sự đau yếu vào thời kỳ ban sơ (chẳng hạn, chúng ta thường thấy các bà mẹ chưa đau mắt cho con bằng sữa, thế mà khỏi thật).

Sữa mẹ chỉ có tính chất dinh dưỡng từ lúc trẻ sơ sinh bắt đầu xuống cân (sức nặng giảm đi so với trọng lượng ngay khi vừa sinh ra) đến bấy giờ hài nhi mới biết đổi và cần bồi bổ. Cũng chính vào thời kỳ này, sữa mẹ mới trở nên phong phú, mãnh liệt.

Đến đây, người ta lại khám phá thấy sữa mẹ còn có nhiều hiệu năng khác nữa. hình như đã chế ngự tình dục, làm sạch kinh nguyệt, và giảm bớt những trường hợp thụ thai.

**NEUROTONIC** SỐ 06  
Tặng cuống lá nhỏ  
175 BTB 1000-61



Con và bầu sữa mẹ

Nhưng người ta mới chỉ biết được bấy nhiêu điều thôi, toàn những điều trông thấy, còn những nguyên do tiềm ẩn của sữa mẹ dẫn đến những phản ứng, kết quả tài tình, thì chưa ai hiểu rõ. Khoa học vẫn chỉ có thể định nghĩa sữa mẹ là một ân huệ trời cho. Bởi lẽ những nhà hóa học chưa bao giờ, không bao giờ tìm được công thức để bào chế thành sữa mẹ.

Sữa mẹ khó hiểu, tinh tế, ý nghĩa vượt hẳn kiến thức của loài người. Chẳng hạn, sữa mẹ có tính cách như một thứ «cocktail» hợp với sở thích từng cá nhân, bằng chứng, đâu phải trẻ sơ sinh nào thoát sinh ra cũng đã có đủ hết những sinh tố cần thiết cho cơ thể? Thật ra còn có sự chênh lệch, hoặc thừa, hoặc thiếu. Vậy nếu con còn yếu hoặc thiếu chất vôi, hoặc chất nào

khác, thì sữa mẹ phải tăng, phải giảm nhu cầu đó. So-sánh, chúng ta thấy con bê chóng lớn, mau biết đi, nghĩa là sớm trở nên cứng cáp hơn trẻ thơ, để đáp ứng với nhu cầu gấp bội đó, trong sữa bò có nhiều chất vôi, lân tính (gấp 4, 5 lần sữa người). Sự pha-phách, gia-giảm đến độ tuyệt kỹ như vậy, sức người chưa hiểu được, chứ đừng nói nói làm được.

Làm thế nào mà vú mẹ phát sinh ra sữa để nuôi con, đây còn là một trong những vấn đề nan giải của khoa sinh vật học. Đã dành, người ta cũng có thể kết luận sữa phát nguyên từ máu, nhưng từ máu đến sữa, cái giai đoạn chuyển tiếp, chế biến thế nào, mới bí ẩn!

Tính ra, người ta không ngờ phải cần đến 400 phần máu tiếp vận cho bộ vú, mới có được một phần sữa. Trong khi đó, sự cấu tạo máu hoàn toàn khác hẳn sự cấu tạo sữa, một ví dụ: máu chỉ có chất đường gò-lu-cô, nhưng sữa lại có chất đường lắc-tô, vậy từ chất đường nở trở thành chất đường kia đã trải qua một sự

thay đổi nào không biết. Ấy là chưa kể một hiện-tượng tưởng rằng để hiểu mà vẫn chưa ai cắt nghĩa được: tại sao con vừa dứt sữa, thì vú mẹ cũng khô luôn? Mà không phải sức người đã khán-kịt, lại càng không phải tự ý người mẹ muốn cai sữa là được!

Lạ hơn nữa, nhũ bộ là một chỗ dễ nhiễm độc nhất, thật khó làm thế nào cho đúng phép vệ sinh, nhưng vẫn tốt lành. Chúng ta cứ nhìn lối sống của các bà mẹ nhà quê, hoặc các bà mẹ dân thiểu số, họ cứ phủ mặc đồi vú áo-nhớp một cách «ruồi bâu kiền đậu», thế mà chẳng mấy ai bị nhiễm độc.

Ấy là chưa kể một trạng-thái thông thường, mà chúng ta đã nhận thấy từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa ai hiểu rõ đến căn nguyên: nhờ cho con bú, từ cung người mẹ — đã bai ra từ lúc sanh nở — lại eo hẹp, trở về vóc dáng tự nhiên.

Cho nên, như đã nói, ngày nay, khoa-học đã chế tạo được vệ-tinh. loài người đang lầm le bay lên

*Dùng* **NEUROTONIC** *Đỗ Óc*  
Tăng cường trí nhớ

trắng, nhưng tất cả trình độ văn minh đó vẫn chưa diễn đạt được hình thức tổ chức, hệ thống điều tiết trong đời vú mẹ.

Đáng tiếc, tuy loài người chưa có cách làm ra sữa nhân tạo, nhưng chúng ta vẫn cố tình phung phí một nguồn sinh lực thiên phú. Bằng chứng, các bà mẹ văn minh thường né tránh đề duy trì bộ ngực thẩm mỹ, đánh mất một phần ân huệ của con, hạ giá tình mẫu tử. Trong khi đó, ở các xã hội buôn bán, bộ lạc, giống người càng lạc hậu càng có quan niệm đích xác

đối với thiên chức của đôi vú mẹ. Họ cứ vô tư phơi trần bộ ngực trước thiên nhiên, vô tư đến độ thật quen mắt, làm mất hẳn bóng dáng khêu gợi, và như vậy thì đôi vú mẹ chỉ còn mỗi công dụng cao quý nhất: để nuôi con.

Người ta thường phàn nàn: văn minh có lợi nhưng cũng có hại, ở trường hợp này, cũng đúng phần nào. Bởi lẽ, chúng ta đều biết, ở các sóc mọi, chưa bao giờ có nạn gian thương đầu cơ sưa bò!



### \* TRÙ HOÀNG THƯỢNG RA

*Đại-đế Fréderic một hôm hỏi vị y-sĩ riêng của mình:*

— *Này bác-sĩ, giữa chúng ta tôi tưởng ông không cần giấu điểm, vậy ông hãy cho tôi biết từ ngày ông bắt đầu hành-nghề tới nay, ông đã giết bao nhiêu người?*

— *Tâu Hoàng-thượng, vào độ 3 ngàn người, trù Hoàng-thượng ra.*

« VUA BÁO-CHÍ »

ANH - QUỐC :

U.S. READY TO  
WAGE WAR  
Gave Notice  
Old Showdays

LORD  
BEAVERBROOK

● DALE CARNegie

\* Hoài-Khanh lược dịch

LORD BEAVERBROOK

được mệnh danh là « vua báo chí » Anh, chủ nhân các tờ báo « Daily Express » xuất bản 4.300.000 mỗi ngày, (Sunday Express ) 4.290.000, « Evening Standard » 730.000 và « Evening Citizen » ở Glasgow 223.000, vừa mới từ trần chiều thứ ba 9-6-1964, hưởng thọ 85 tuổi.

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc vài dòng tiểu sử, thân thế và sự nghiệp của Huân-tước Beaverbrook, chẳng những được mệnh danh là « vua báo chí » mà còn là một tấm

gương sáng chói của ý chí quyết tiến và sự thành công.

Bạn có biết ai đã cứu nước Anh trong năm 1940 và tạo cơ hội cho Hoa-kỳ có đủ thời gian tự phòng vệ để sau này chiến thắng không ?

Thưa bạn, đó là Max Aitken, sinh tại một miền rừng núi ở Gia-nã-Đại vào năm 1879. Ngày nay ông ta được gọi là Huân tước Beaverbrook.

Làm thế nào Lord Beaverbrook đã cứu giúp nước Anh trong năm 1940 ?

Vâng, bạn có nhớ những ngày

bị thảm ở Dunkerque và cuộc chiến đấu của Anh-quốc trong trận đê nhị thế chiến vừa rồi — ngày mà các thủ đô ở Anh như London, Liverpool và Coventry đã bị oanh tạc và bốc cháy tươi bời bởi bom đạn của Đức quốc xã. Ngày mà sự tồn tại của một Anh quốc huy hoàng chỉ còn mong manh như sợi tóc !

Đứng trên bờ biển giới Dunkerque, Winston Churchill nhận thấy rằng sự sản xuất phi cơ của nước Anh phải được cấp tốc tăng gấp đôi trong nhiều tháng sắp tới hay là nước Anh sẽ có thể bị mất. Trong tình thế nguy nan và cấp bách đó, việc sản xuất gấp đôi máy bay trong 90 ngày đòi hỏi một phép lạ, bởi vậy Churchill đã sáng suốt chọn một « người làm phép lạ » cho công việc này. Bạn đã biết người này là ai rồi chứ ? Lord Beaverbrook đã đưa kế hoạch sản xuất phi cơ nhảy vọt từ 900 chiếc trong tháng 5 lên đến 1.800 chiếc trong tháng 8 năm 1940 và chắc chắn nhờ ở việc này đã cứu Anh quốc khỏi bị xâm lăng cũng như đã thay đổi cục diện lịch sử hàng ngàn năm tới.

Lord Beaverbrook nhận sự giáo dục của nhà trường rất ít, nhưng khi được đến trường cậu bé Max Aitken lại chú ý đánh nhau với các đứa bé khác hơn là học hành. Cậu ta ngỗ nghịch đến nỗi hầu như mỗi ngày đều bị thầy giáo đánh đòn.

Thoạt đầu Lord Beaverbrook thất bại liên miên, từ công việc bảo hiểm nhân mạng cho đến việc bán máy may và cả cuộc thi vào trường luật ông cũng rót rát.

Thời 20 tuổi ông ta không có lấy 1 xu dính túi, nhưng lúc 30 tuổi ông ta đã có gia tài 1 triệu Anh-kim (hơn 200 triệu bạc Việt-Nam hiện tại theo hối xuất tự do).

Làm thế nào ông hái ra tiền nhiều như vậy ? Đầu tiên ông ta giữ một chân thư ký cho một ngân hàng tín dụng ở Halifax, Gia-Nâ-Đại và với lòng nhiệt thành sẵn có ông ta bắt đầu tổ hợp ngân hàng và công ty thép. Trong vòng mười năm ông đã tích trữ một gia sản lớn nhất mà chưa bao giờ ai làm được ở Gia Nâ-Đại vào thời đó. Vậy mà ông vẫn còn đạt

 **NEUROTONIC** BỘ ỐC  
Tăng cường linh nhạy

## TUẤN CHÀNG TRAI

— Nhưng anh biết rằng chính tôi đây rất tốt đối với anh và đồng-bào của anh ?

— Vâng, ông nói đúng. Nhưng tôi làm cách mạng không phải chống cá nhân của ông, mà chống nước Pháp, chống chế độ thực-dân của Pháp.

Ông Công sứ làm thinh. Một lúc, ông bắt tay Phán Tuân trước khi truyền lệnh đem giam Tuân vào Lao :

— Dù sao, anh cũng là một người có chí-khi. (Quand même, vous êtes un brave !)

Khi các Quan An-Nam đem Phán Tuân ra xử theo Luật Gia-Long, tội của Tuân là « Tạo yêu thơ yêu ngôn » (Tạo ra Thơ văn và lời nói phi-pháp), và kết án « Khô sai chung thân », ông Công-sứ phản-đồi, đề nghị giảm xuống còn 9 năm tù đày lên Banmêthuột. Lúc xét nhà ông Phán Tuân, lính có bắt được một tập Thơ do ông Phán Tuân làm, nhan đề là : « Văn Thơ Nước Mắt », trong đó có nhiều bài công-kịch các Quan và Vua Annam. Tập Thơ này, chính Tuân-anh có đưa cho Tuân-em xem, và Tuân-em có chép riêng trong

một quyển sổ con mày bấy như sau đây :

### • Quan đì lòng

*Khéo trè võng lọng, khéo trè quan !*

*Chẳng biết hồ ngươi, chẳng ngờ ngàng !*

*Mặt nước muôn dân cõn oán hận,*  
*Làm thân tôi mọi cõng nghênh*  
*ngang !*

### • Làm Vua thua Bù-nhin

*Biết nhục không, vua, vua hơi*  
*vua !*

*Bù nhìn cõn biết giữ bờ dưa.*  
*Ngai vàng chẳng hồ thân nô lệ,*  
*« Hoàng đế An-nam », khéo vẽ*  
*bùa !*

### • Khuyên cậu học trò

*Trò ơi, ôm sách đi đâu ?*  
*Học bài toán đố, học câu véc-*  
*bờ ?*

*Ngày nay tuổi cậu cõn khờ,*  
*Miếng cơm manh áo cõn nhở*  
*mẹ cha.*  
*Mai sau khôn lớn, đầy đà,*  
*Làm trai phải nhớ Nước Nhà*  
*mang ơn.*

*Hai vai gánh vác giang sơn,*  
*Bé giây xiềng xích, thoát cơn tôi*  
*dời.*

*Khí thiêng nung đúc giống nòi,*

## TUẤN CHÀNG TRAI

Rồng Tiên muôn thuở muôn  
đời tự-dzo !

### • 14-7 (cách-tốt-duy-dê)

Cách-tốt-duy-dê, đã tới đây,  
Là ngày Quốc-Khánh của ông  
Tây.  
Tinh thành loe loét cờ ba sắc,  
Áo mao vênh vang khỉ một bầy.  
Đại-Pháp câu mồi, vui thích hỉ !  
An-nam liếm chảo, tức cười  
thay !

Làng quê kẻ chợ đi xem hội,  
Cờ bạc, rượu chè, lâm kẽ say !

### • Khóc cụ Phan-chu-Trinh

Ơi Cụ Tây-Hồ, ơi Cụ ôi !  
Nước-Nhà đau-đớn, Cụ buông  
xuôi !

Gông-cùm nô lệ, dân còn oán,  
Quân-chủ chuyên-quyền, hận  
chứa nguội !

Đất nòi phong-ba, trời thảm  
lụy.  
Dân không cha mẹ, Nước mồ  
côi !

Hương lòng một nén, thơ nấm  
vận,

Khóc cụ Tây-Hồ, lệ đồ rơi !

### • Gởi Tuần-em

Nhắn nhủ em trai óc dài-non,  
Đôi lời mực-thuốc, nhớ châm  
ngôn.

Học làm nô-lệ thà đừng học,  
Khôn việc Nước-nhà ấy mới  
khôn.

Cam-khổ không sờn, noi lý  
tưởng  
Thanh-cao cố giữ vẹn tâm-hồn.  
Công danh sự-nghiệp do mình  
tạo,  
Khí-khai, anh-hùng, đê tiếng  
thơm.

TRẦN-ANH-TUẤN  
(Văn Thơ Nước-Mặt)  
1924-1926

Nhất là bài Thơ sau đây,  
như bản chúc-thư của người  
anh ruột yêu-quý, mỗi lần  
nhớ đèn, là Tuần buồn, lo,  
sợ.

Buồn vì Tuần đã không làm  
được việc gì cho có tiền đê  
phụng-dưỡng mẹ cha, mà lại  
còn muộn tròn gia-dinh đê  
đi Huế, đi Hà-nội, thì thật là  
một đứa con bất-hiệu, một

## TUẤN CHÀNG TRAI

đứa em không nhớ lời anh.  
Tuần biết vậy, nhưng làm sao  
được một khi tính phiêu-lưu  
mạo-hiểm, chí khao-khát học  
hồi, và lý-tưởng cách-mạng  
đã được nung-đúc từ ba năm  
qua, như da só học sinh thời  
bấy giờ, tất cả những yêu-tô  
đó mạnh hơn Tuần, thúc-đẩy  
Tuần đi tìm một lối sống  
thích-hợp cho tâm hồn của  
một chàng trai đang say  
sưa với thời buổi mới. Tuần  
lại lo-sợ, vì Tuần không biết  
rồi đây tương-lai của Tuần  
sẽ như thế nào, có thể giữ  
được không những ý-nghuyện  
thầm kín của Tuần, theo lời  
dạy bảo của anh, làm sao cho  
trở thành một người con  
trung-hiếu với Đất-Nước, với  
Giồng-Nòi, cho tâm-hồn giữ  
được thanh-cao, cho đạt được  
Lý-Tưởng của đời sống khi  
khái anh hùng, mặc dầu sẽ  
chịu bao nhiêu cam khổ.

Tuần cảm thấy mình hãy  
còn bé quá, khờ-dại quá. Anh  
cả của Tuần, cột trụ của gia  
đình, bây giờ đã đi ở tú tại  
nhà Lao Banmethuột chính  
vì lý-tưởng cách-mạng đó.  
Tuần là con trai duy-nhất còn  
lại với cha mẹ, thi đã bị nhà  
trường đuổi vì quá hăng-say  
trong cuộc bãi-khóa vừa rồi, từ  
nay làm sao tiếp tục học được  
nữa ? Đành rằng anh cả nhẫn

nhù : « Học làm nô lệ thà đừng  
học », Tuần cũng quyết định  
sẽ không bao giờ làm nô lệ,  
nhưng Tuần cần phải học giỏi  
để có căn-bản văn-hóa  
vững chắc mới thực-hiện  
được Lý-tưởng của đời  
Tuần, mới đạt được sự nghiệp  
tương-lai.

Tuần tràn trọt suốt đêm,  
trước giờ ra ga xe-lửa đê đi  
Hà-nội. Cứ nhớ lại mấy bài  
Thơ của anh Cả, từng câu,  
từng chữ, như những lời  
khuyên răn, mà cũng là những  
lời tâm huyết vừa cảnh cáo...  
vừa khuyên khích... vừa đề  
phòng... Tâm sự của Tuần đêm  
nay là tâm sự của một chàng  
trai của Đất-Nước, đang bơ  
vơ, ái ngại, lo sợ trên đường  
đời vô định.

Hầu hết những chàng trai  
nước Việt, cùng lứa tuổi của  
Tuần, trong thời gian 1926-27  
cho đến 1931-32, tuy hoàn  
cảnh mỗi người mỗi khác,  
nhưng tâm sự lo lắng cho  
tương lai, cho Đất nước, cũng  
như thế cả.

Bởi đó là thê-hệ trai trẻ  
đang chịu ảnh hưởng sâu đậm  
của trào lưu cách-mạng do hai  
nhà chí-sĩ họ Phan đã gây ra,  
và do lớp trí thức đàn-anh  
nổi theo gương hai Cụ, tiếp  
tục để cao tinh thần cách-mạng  
trong các giới sĩ-phu...

(còn tiếp)



# nguyện cầu

\* ĐÔNG-TRÌỀU

(Giáo viên Đại-Ngãi — Ba-Xuyên)

Tôi cúi đầu van lạy loài người,  
Đừng bắn giết lẫn nhau,  
Đừng nhìn nhau với đôi mắt đờ ngầu  
Chứa đầy sát khí.  
Tại sao ta không trao nhau những nụ cười thân mến ?  
Tại sao nơi có ánh sáng ?  
Ta không tìm đến ?  
Tại sao cứ lê mình vào bóng tối đêm thâu ?  
Đề muôn đời chuẩn bị giết nhau,  
Tâm-linh toàn lửa !  
Tôi cúi đầu van lạy loài người,  
Đừng căm thù nhau nữa,  
Hãy dứt súng béc gươm  
Và đừng bao giờ chẽ tạo đạn bom  
để cầu mong chiếm đoạt  
Hôm nay,  
Tôi gửi về các Người những lời chân thành tha-thiết,  
Cầu lạy van xin  
Tôi bước vào Giáo-đường cầu nguyện đọc kinh  
Một tín đồ ngoan đạo,  
Xin các Người hãy cùng tôi  
Góp gió làm bão  
Quét sạch tham tàn  
Đề loài người chỉ còn lại Tình Thương.

## » VUA BÁO CHÍ » ANH

được sự thành công vĩ đại mãi mãi  
về sau này.

Rời bỏ Gia-Nâ-Đại đến Anh quốc, ông lăn xả vào hoạt động chính trị và được đặc cử vào Quốc-hội. Ông có lợi thế trong việc hoạt động chính trị, ông đã mua một nhứt báo ở Anh tờ Daily Express. Trong năm đầu ông ta lỗ 200.000 Anh-kim, sang năm thứ thì khá hơn một chút, ông chỉ mất bằng 1 phần 3 số tiền năm đầu. Nhưng sau đó lợi tức ông ta kiếm được về tờ báo này có cả 200.000 Anh kim một năm. Ông cho đăng những chuyện cảm động, hấp dẫn và công kích Chánh phủ, đã thu được nhiều cảm tình của độc giả.

Tờ Daily Express được coi như hỏa tiễn trong làng báo. Nó nhảy vọt từ số 300.000 độc giả tới 2.500.000 độc giả — vượt xa bất cứ tờ nhứt báo nào lớn nhất trên thế giới. Say mê với thành công, Lord Beaverbrook mua tiếp 2 tờ báo khác là tờ « Evening Standard » và tờ « Sunday Express ». Lúc này thanh thế Beaverbrook vang động lẫy lừng và ông có đủ quyền hành giúp đỡ việc xây dựng hoặc phá vỡ nội các Anh nếu ông muốn, cùng giai đoạn này ông cũng đã chịu trách nhiệm to lớn trong việc tiến cử Lloyd George làm Thủ Tướng.

Do bởi tính tình bộc trực, ngay thẳng, Lord Beaverbrook đã tặng giải thưởng cho người làm công về việc thắn thắng chỉ trich ông ta.

Khi David Low một nhà hí họa nổi tiếng ở Anh công kích ông ta trong một cuộc cạnh tranh báo chí, Beaverbrook đã nói với y : « Ngày Low, tôi sẽ trả anh 10.000 Anh-kim một năm nếu anh làm việc cho tôi và cù tôi trên chính báo chí của tôi ». Low chấp nhận và từ đó y luôn luôn vê ông chủ như sâu bọ hoặc là ma quỷ.

Huân tước Beaverbrook được chỉ định vào nội các Churchill trong năm 1943. Đầu tiên ông giữ chức Bộ-trưởng sản xuất phi cơ, rồi Bộ-trưởng Ngoại giao, Bộ-trưởng cung cấp và Bộ-trưởng sản xuất.

Ở Anh, Lord Beaverbrook hay được gọi là « Con Hải ly » (The Beaver). Khi ông ta được già nhập vào hàng ngũ quý tộc Anh, ông ta liền chọn tên Beaverbrook, bởi vì ngược lại thuở ấu thời ở khu rừng nhỏ ở Gia nã Đại, cậu bé Max Aitken thường câu cá ở dòng suối nhỏ tên là Beaver Brook (Suối Hải ly) cậu ta thường cười ngựa mỗi ngày đến dòng suối và miệng lúc nào cũng hát những bài ngoại ca tinh thần

người da đen trong lúc con ngựa phóng nước kiệu qua khu rừng.

Tuy đang sống trong cảnh quý phái và danh vọng nhưng Huân-tước Beaverbrook vẫn cho xây nơi gần ngôi nhà ở miền quê một cái nghĩa địa với thập tự giá dựng sẵn trên nhà mồ, mà cứ đêm đến, chiếc thập tự này được thắp sáng bừng lên, nhưng nó không ghi dấu một nấm mồ, ánh sáng đó chỉ nhắc nhở với Lord Beaverbrook rằng đời sống là tạm bợ, ngắn ngủi và vì vậy ông ta phải cố gắng hành động trong mỗi giờ một, bởi vì cái chết đang sẵn sàng chờ đợi ông ta ở một ngày mai không xa lắm.

Vâng ! ngày mai mà Huân-tước Beaverbrook chờ đợi nó đã đến,



### ★ HỘT XOÀN GIẢ

Một tên trộm vào Nhà Thờ ăn cắp hai hột xoàn gốm trong đôi mắt của tượng Đức Mẹ. Sau một ngày, anh ta đem hai hột xoàn ấy trả lại nhà thờ để trả vì đó là hột xoàn giả.

Anh ta kèm theo một mảnh giấy đại ý trách nhà Thờ rằng : « Thật là nhục nhã khi các Cha cho Đức Mẹ đeo hột xoàn giả ».

chính là ngày hôm nay, ngày 9-6-1964, Lord Beaverbrook đã từ giã cõi đời tạm bợ này để ra đi mãi mãi, để lại niềm tiếc thương vô hạn của toàn thể dân tộc nước ông và cả những người làm báo trên thế giới lúc nào cũng mơ đến sự nghiệp vĩ đại của ông, đối với xứ sở ông cũng như đối với nhân loại.

Khi nghe tin Lord Beaverbrook từ trần, cựu Thủ-tướng Anh Churchill tuyên bố : « Tôi rất xúc động về cái chết của người bạn cố cựu của tôi từng phục vụ đất nước và lý-tưởng một cách can đảm và cũng là người bạn trung thành, thẳng thắn nhất của tôi ».



(Tiếp theo P.T. 129)

### 1927. Hà-nội ! Thăng-Long !

Đôi với Tuần, chàng thư sinh 17 tuổi, quê quán ở một làng hẻo-lánh, nhỏ bé, ở miền núi Trung-Kỳ, đi Hà-nội là một việc mà trước kia không bao giờ chàng dám nghĩ đến.

Dù sao Huè cũng còn gần gũi hơn, Huè mới chỉ là Đô-đô của một nhà Nguyễn, Huè hãy còn là một thủ-đô của « xứ Trung-Kỳ », chứ Hà-nội ! Ô ! Hà-nội, tên cũ là Thăng-Long, đó là cái gì khác xa Huè, lớn hơn Huè, xưa hơn Huè, đồ-sộ hơn Huè, đó là kinh-đô của Lịch-sử ! Đi Hà-nội, tức là đi đến cơ-đô sự nghiệp của Lịch-sử !

Cô-cựu hơn Huè, mà tân tiến hơn Huè ! Huè chỉ có ông

Khâm-sứ, ông « Vua An-Nam »; Hà-nội có Quan Toàn-quyền, có thành Thăng-Long, có trường Cao-dâng Đông-Dương có cầu Doumer, có Hồ Hoàn-Kiem, có đền Bà Trưng, có tượng Paul Bert ! Tất cả hai nghìn năm Lịch-sử An-Nam-quốc đều có mặt ở Hà-nội, Thăng-Long.

Tuần, chàng trai nước Việt ở thê-hệ giao thừa, mới 17 tuổi đã từ giã ngưỡng cửa học đường quá sớm, trò mắt nhìn xã-hội Việt-nam với tất cả tâm hồn ngây thơ mơ mộng, lại ngo-ngác trước những cái mới mê-lạ-kỳ, tò-mò tìm hiểu bao nhiêu điều học hỏi. Tuần đã thấy thật nhiều ở Huè, đã thỏa mãn với sắc đẹp mờ màng của Huè, nhưng Huè chật hẹp quá, Tuần mới ở

đấy một tuần đã tự nghĩ rằng  
mình đã biết gần hết Huè rồi.

Bây giờ lên đường đi Hà-nội, lòng Tuần hối hộp vô cùng. Tuần rất buồn vì mình không phải con nhà giàu. Sinh trưởng trong một gia đình lao-dộng, cha làm thợ mộc, mẹ không có buôn bán gì, được người anh học giỏi làm việc cho Tây.— Trần-anh - Tuần, Phán-sự Tòa-Sứ, — thì lại đã bị bắt bỏ tù cùng một lúc với Thầy Đồng-sĩ-Bình, phán-sự Tòa-sứ Qui-nhơn, và tội « tạo yêu thư yêu ngôn ». (Theo bản án của Triều-dinh Huè, tội tạo yêu thư yêu ngôn nghĩa là sáng tạo ra văn-chương và ngôn ngữ phi-pháp, chống chánh-phủ).

Hôm ông Phán Tuần bị bắt và đưa đi Banmêthuột thì Tuần không hay biết gì cả vì Tuần đang học ở Qui-nhơn. Kỳ nghỉ Hè về nhà, Tuần nghe cha mẹ và hàng xóm kể lại, mới biết rằng ông Phán Tuần, có chân trong một « Hội Kín » gọi là « Thanh-Niên cách-mạng

đảng », và có « góp tiền mua súng để đánh Tây ». Tuy bê ngoài làm việc ở Tòa Sứ rất chăm chỉ, đối với người Pháp rất lịch-sự, nhã-nhận, nhưng không ai ngờ ông Phán Tuần chính là một đồng chí hăng-hái nhất của một đảng cách-mạng hoạt động bí-mật trong tinh đâ hai ba năm rồi mà không ai biết cả, trừ những đảng viên. Nghe các thầy Thông, thầy Ký ở Tòa Sứ thuật lại, hôm có Lính-Tập vây nhà bắt Thầy Phán Tuần, rồi dẫn đến « Quan Công Sứ » Pháp, ông nảy hết sức ngạc nhiên hỏi Tuần là người cộng sự đắc lực nhất và quí nhất của ông:

« Tại sao anh vào đảng chống người Pháp ? », thầy Phán Tuần đáp : « Thưa ông Sứ, tôi chỉ làm bôn-phận của một người dân vong-quốc ».

Nhưng anh biết rằng người Pháp đem văn minh qua cho người An-Nam ?

— Người Pháp làm bôn-phận của họ. Chúng tôi làm bôn-phận của chúng tôi.

**Đaung NEUROTONIC** BỔ ÓC  
Tăng cường trí nhớ

# TÍNH CHẤT TRÀO LỘNG TRONG *Cadac*

★ Nguyễn-Lữ-Quang

DÂN-TỘC Việt-Nam vốn cẩn mẫn và can đảm. Hai sương mệt nắng, quanh năm cặm cụi với mảnh đất vuông vức, tuy vất và nhung họ vẫn cần cù chịu đựng. Tâm hồn mộc mạc của họ, ta thường là cẩn cõi lắm ; nhưng sự thật, trái lại, phong phú và cực kỳ giàu cảm. Họ không than van, rên siết mà ngược lại, họ vẫn vui tươi, thường hay trào lộng một cách duyên dáng trong khi thô lộ tâm tình.

Họ thường nói những việc xa hán sụ thực, có khi vô lý nữa, để hài hước hay châm biếm, chè giêu các lưu tê, hoặc các nhân vật « kỳ quái » của xã hội. Mà những

nhân vật ấy một khi bị châm-biếm, chè giêu nhưng vẫn phải phi cười, phục tài.

Đây, ta hãy lắng nghe nhà thơ trào phúng vô danh ca tụng sắc « khuynh thành » của một nàng « Tây Thi » làm dáng :

« Cô gái Sơn-tây, yểm thùng bằng giãn.

Răng đèn hạt nhót, chân đi cù nèo.

Tóc rẽ tre chải lược bừa cào,

Sù sì da cóc, hắc lào tú tung.

Trên đầu chí rận như sung,

Rún lồi quả quít, má hồng tròn niêu.

Cô trưởng mình ái ố mỹ miều,

Chồng còn chẳng lấy đê liều

thân ru ?

## TÍNH CHẤT TRÀO LỘNG

*Hai nách cô thơm như ô chuột  
chù, Mắt thì dán nhẩm lại gù lưng  
tôm.*

Bức tranh « Tô nữ » bằng lõi hoạt họa ấy chắc chưa được đầy đủ, nhà hội họa trào lộng kỳ tài ấy lại mạnh bạo phóng bút thêm :

*Trứng rận bằng trái nhân  
lồng, Miệng cười tẩm tim như sông  
Ngân Hà. Con rận bằng con ba ba,  
Đêm nằm nó ngáy, cả nhà thắt  
kinh. Hàng xóm vác gậy đi rình,  
Hóa ra con rận đực nóng mình  
bò ra.*

Đề tả người toàn diện, nhà thơ tả chân ấy từ chỗ cực tả hình dáng, dung mạo tiền đèn mô tả hành động, cử chỉ và tài năng. À, một người đã « đẹp » như thế tất phải có nét na : nét ăn, nét làm... Những nét này, thiết tướng đèn những nàng con nhà khuê các khó ăn đứt, và dù có anh chàng nào can đảm thề mấy, muôn theo đuôi câu duyên cũng phát kinh khủng mà chạy té nước :

*Bánh đúc, cô nêm hết nồi ba,  
Mía re tráng miệng hết vài trăm  
cây.*

*Giả gạo vú chấm dầu chày,  
Xay thóc cả ngày được một  
dầu ba. Đêm nằm nghĩ hết gần xa,  
Trở mình một cái gẩy bảy  
mươi ba cái thanh giường ».*

Trời đất ! Như vậy, cô à phải chịu cảnh sống cô độc, còn biết gì là sinh thú của cuộc đời người ? Nhưng không đâu. Họ cũng được có chồng, được chồng yêu, chồng quý hơn kẻ hồng nhan bạc phận đây. Vì ái tình có muôn mặt, có nhiều sự lạ lùng không ai hiểu được. Làm sao cát nghĩa được tình yêu ? Vì vậy nên :

*Những người má đỏ hồng hồng;  
Răng đèn rưng rức mà chồng  
chẳng yêu. Những người mặt lợ như niêu,  
Cái răng khập khèn, chồng yêu  
lạ lùng ».*

Khi yêu thì trông người yêu cái gì cũng đẹp. Những gì mà người ta chê xấu, nhờm góm thì đối với nhân quan của người yêu lại cho đẹp lạ lùng. Mỹ thuật không có chân lý

## TÍNH CHẤT TRÀO LỘNG

tuyệt đối. Quá sành tâm lý của trò đời nên phong nhân đã diễn tả :

*Lỗ mũi em nhứng tám gánh  
lồng, Chồng yêu, chồng bảo râu rồng  
trời cho. Đêm nằm thì ngáy ó o,*

*Chồng yêu, chồng bảo ngáy  
cho vui nhà  
Đi chợ thì hay ăn quà,  
Chồng yêu, chồng bảo về nhà  
đỡ cơm.*

*Trên đầu nhứng rác cùng rơm,  
Chồng yêu, chồng bảo hoa thơm  
rắc đầu ».*

Thói thường xấu hay làm tốt, những cô gái xấu lại càng hay làm đáng, làm đòn, kiêu cách càng lung. Cô à lúc nào cũng cao giọng ôn ỉn : « Em đây không muốn lấy chồng... ». Phong nhân mở nụ cười cay đắng :

*Cô gái nhà ai đã chín nhăm  
Đôi mắt hom hem lại lẹm cắm.  
Bố mẹ gả chồng còn chưa chịu:  
« Răng con thơ ấu chưa đầy  
trăm ».*

Rồi, tác giả vô danh kia lại di dời cho biết một hậu quả tai hại « già kén » ấy mà cuối cùng phải gào thét thê thảm một cách rất buồn cười :

*« Di đâu mà chẳng lấy chồng,  
Người ta lấy hết chồng mông  
mà gào.*

*Gào rồng : « Đất hối, trời ôi !  
Xin ông thí bỏ cho tôi chút  
chồng ».*

*Ông trời ngẩn cõi xuống trông :  
« Mày hay kén chọn, ông không  
cho mày ».*

Ngoài những cô gái « già kén », cuối cùng « chồng mông mà gào » ấy, lại còn có một số cô à « quá mức ăn thua », thè mà oang oang lồ miệng bảo mình là gái chính chuyên.

Chính chuyên à ? Ta nghe phong nhân mỉm miệng cười nụ :

*« Gái chính chuyên lấy được  
chín chồng,  
Vò viên bỏ lợ, gánh gồng đi  
chơi. Không ngờ quang đứt lợ rơi,  
Bò ra lồm ngồm chín nơi chín  
chồng ».*

**NEUROTONIC** BỐ ỐC  
Tăng cường trí nhớ



Thè mà chưa bằng cô này :  
 « Trăm năm trăm tuổi trăm chồng,  
 Hết ai có bạc thì bồng trên tay.  
 Trăm năm trăm tuổi trăm chồng,  
 Đẹp duyên thì lấy, chẳng ông  
 Tơ Hồng nào xe ».

Thật là :  
 « Gái đâu có gái lạ đời  
 Chỉ còn thiếu một ông Trời  
 không chim ».

Thằng tay đà phá tư tưởng  
 và hành động của những cô  
 má phàn đặt tiền tài làm bá chủ  
 của hôn nhân ; tuy thằng tay  
 đà phá nhưng rất khéo léo là  
 phong nhán lại mượn lời của  
 « nàng » than thân trách phận  
 một cách bi thiết nhưng thực  
 tế và buồn cười. Ta thử nghe  
 lời của nàng :

« Tham giàu, em lấy thằng bé tí ti  
 Làng trên, trại dưới thiếu gì trai  
 tơ. »

Em đem thân cho thằng bé nó  
 vầy vồ,  
 Mùa đông tháng giá, nó nằm  
 co trong lòng  
 Cũng đa mang là gái có chồng  
 Chín đêm trực tiết nằm không  
 cả mưởi  
 Nói ra sợ chị em cười,  
 Má hồng bỏ quá thiệt đời xuân  
 xanh  
 Em cũng liều mình về thằng bé  
 trẻ ranh  
 Đêm nằm sờ mó quần quanh  
 cho đỡ buồn.  
 Buồn mình, em lại bế thằng bé  
 nó lên.  
 Nó còn bé mọn đã nên cõm  
 cháo gì.  
 Nó ngủ, nó ngáy tù tù  
 Một giặc đến sáng còn gì là  
 xuân  
 Chị em ơi hoa nở mấy lần...»

Ở cửa miệng người con  
 gái thì những lời này thật là  
 táo bạo. Nhưng là một sự thực,  
 một cảnh thực. Phong nhán  
 « tố cáo » một cách trào lộng,  
 mỉa mai bằng một bản cáo  
 trạng trước nhân thế.

Trào lộng những gái non  
 mặt phấn, phong nhán lại trào  
 lộng những bà bồng « bán nam  
 bán nữ » lầy chồng. Bà lầy



★ MINH-ĐỨC (HOÀI-TRINH)

**T**RỜI ghét đứa hay nói dối,  
 hồi mới về cứ động thây ai  
 mặc áo ấm là tôi trợn mắt ra  
 nhìn. Tại sao ở cái xú đầy  
 mặt trời như thế này mà con  
 người có thể mặc áo len, áo  
 ấm. Nói chưa bao lâu, mây  
 hôm nay trời bắt ôm một trận,  
 hết làm tàn. Lúc sáng đèn tòa  
 báo phải mặc áo len, tự nhìn  
 và tự buồn cười một mình.  
 Về quê hương ôm sướng ghê,  
 bao nhiêu người thăm hỏi, bà  
 chị có hiệu thuốc, cậu em có  
 phòng mạch, ông anh động  
 thây mặt là thời ông Vitamine  
 C ra bắt uống. Lại có cả bà cô  
 già đi xin xăm cho. Thè  
 thì còn bơ vơ vào đâu. Chưa  
 kể một bầy con cháu. Tôi nằm

nhìn quang cảnh đông đúc và  
 thầm nghĩ nêu bấy giờ có chết  
 bà con mỗi người chỉ góp một  
 ít tiền chắc cũng mua được  
 một cỗ hòm to tướng ấy chứ  
 bạn nhỉ.

Mà bạn có biết vì sao Minh-  
 Đức của bạn ôm không ? Vì  
 đi ra mặt trận dự cái lễ gắn  
 huy chương ở dưới mưa, nhật  
 một viên đạn, định đi thuê  
 khắc vào đây một câu « Nhất  
 tướng công thành vạn cốt khô ! »  
 Chưa làm được gì cả, viên đạn  
 còn nằm đó, mới hôm nay  
 dậy thì thấy Phò Thông số 129  
 đã ra đời, hè là với vả đi tìm  
 già bút đè tâm sự với bạn.  
 Khoe với bạn tôi vừa mới dọn  
 nhà mới, buồn nhất là sách

không về, hiện giờ chúng nằm ở häng dọn nhà, đóng thùng chờ lệnh nêu bảo gửi thì chúng xuống tàu nhưng hai tháng về đây, mỗi lần muôn hạ bút viết thư cho chủ häng bảo gửi mầy thùng sách ấy về thì lại ngập ngừng. Biết tương lai có ở được mãi không mà đưa giang sơn về. Bạn có thày mày ông nhà giàu đi đâu thì nhớ hoành phi, câu đài, tủ chè sập gụ, nhớ chòe khang hy bộ đồ đồng tam sự ngũ sự — Các bà thì nhớ chuỗi hạt ngọc bí, chiếc vòng kim cương, còn Minh-Đức của bạn thì chao ơi là nhớ mầy thùng sách. Cõi nhiên bao nhiêu gia tài đặt cả vào đây không nhớ sao được.

Buồn nhất là có lầm khi nhìn lên bàn đồ thè giới mà tự hỏi, rồi đây nơi nào mình sẽ dừng chân? Đất nào lành cho chim đậu. Nhất là những con chim già mỏi cánh không cầu mong gì hơn được một chiếc tò nhô để dung thân.

Thè mà bay đèn đâu cũng nghe bão tồ, động đất, đồ rùng.

Thè giới càng ngày càng văn minh, con người càng ngày càng khôn ngoan ác độc xảo trá. Chắc phải tìm đèn những xứ còn man rợ mới hợp với tâm trạng của mình chẳng, câu nói khôi hài của một nhà humoriste nào kẽ cũng không hẳn đã là ngoa: « Partout où il y a deux hommes il y en a un de trop ». (ở đâu có hai người tức là thừa một người).

Vì thè đèn đâu mình cũng cảm thấy thừa, cái cảm giác còn rõ rệt hơn nữa là về với quê hương. Quê hương mà những ngày ở xa tôi đã làm cháy bao nhiêu mực, mòn bao nhiêu cây bút để viết lên những nỗi khao khát, nhớ mong, bạn thì sao? Không, tôi không phàn nàn đâu, đã bảo là Tâm sự vụn cơ mà, chúng ta nói với nhau tất cả những gì đang trôi qua trong đầu, trong tâm. Phải không bạn?

**NEUROTONIC** số 60  
Tăng cường trí nhớ  
175 BTW. 20-31-03

Hôm nọ đi mặt trận nhìn những xác nằm ngôn ngang về nhà đèn mày hôm không thè nào nuốt được thịt. Đã thè ở nhà trưa hôm ấy lại cho ăn cháo thịt bò, đi mãi đèn chiều mới về nên cháo đã nguội mà thịt bò còn tái, quay lên thầy đồ cà máu, eo ôi, đồ bạn dám nuốt.

Mỗi tuần tôi nhận được thư các bạn ở Pháp viết về phàn nàn nhất là cái luật gia đình sao mãi mà chưa có luật mới ra để thay thế cho cái luật ác ôn cũ. Hiện giờ ở Pháp có rất nhiều đôi lứa chịu đựng nhau tưởng là « bà Cõ » đi rồi thì cái luật của bà cõ cũng phải cuộn gói theo. Hôm nọ gặp luật sư Trần-văn-Tuyên, tôi đã nêu cái vấn đề đó ra, luật sư mim cười bí mật già lời rằng: Đã có rồi nhưng... Cái nhưng này khi nào chúng ta gặp nhau sẽ nói riêng chứ kê ra đây chắc sẽ bị beo tai chết.

Bạn có biết ở xứ Ý cũng bị cái nạn cầm ly dị đó nên đàn bà Ý cũng rất đau khổ. Ai biết được, sự thật hôm nay không thật đèn ngày mai bạn nhỉ. Hôm nay gặp nhau yêu nhau đó nhưng mười

năm sau liệu cảm tình có còn giữ được nguyên vẹn mãi không? Ngày tôi sang Ý, ở trong gia-dinh một người quen bà mẹ già đêm nào cũng thức đến 2 giờ sáng để phàn nàn: tôi đã bảo nó sau này lớn lên thi đừng có lây chồng Ý, vì lây rồi nếu có gì không ly dị được. Nó nghe tôi không lây chồng Ý mà đi yêu ngay một ông Việt-Nam thì cũng chẳng hơn gì».

Rồi bà mẹ nhờ tôi sang Pháp hỏi giùm xem cô gái Ý và cậu trai Việt ấy có thể cưới nhau dưới luật của nước Pháp được không. Than ôi!!! Muôn cưới thì phải đổi quốc tịch mà muôn đổi quốc tịch Pháp phải ở đủ 5 năm, phải làm đơn đợi 6 tháng v.v... Trong khi đó thì có một đứa bé đang chờ để ra đời và đôi lứa ấy dành phải cưới với nhau gọi là chung thân.

Đã hết đâu, ở Paris tôi lại có một ông bạn Việt cũng nóng lòng chờ đợi vì bà vợ nhân một buổi đi chơi hè đã gặp một người, đã yêu người ấy, khi người đàn bà yêu rồi thì đồ ai ngăn cản được. Chị chàng ngày nào cũng đòi tìm cách xa chồng nhưng cái

luật của bà cò còn đây thì ông chồng đâu có muôn chiều ý vợ đèn mấy cũng đành bó tay. Sau cùng hai người định « mông - tê », một cú, ông chồng già vờ đang tán tỉnh một người nào, bà vợ sẽ hô lên và gọi lính đèn làm biên bản. Như thế cô vợ sẽ có thể xách vali đi xây tạm cái lò àm với người khác. Ông chồng khóc vì thương đứa con nhưng cũng định làm theo ý vợ thì may quá, cuộc cách mạng thành công.

Thế mà chờ mãi, mỗi tuần tôi lại nhận được những bức thư hỏi thúc, làm thế nào, làm thế nào. Và tôi cũng không biết phải làm thế nào.

Bạn có buồn giùm cho những đôi lứa ấy không? Có một bận tôi đã đưa ra thảo luận với các giáo sư về xã hội học ở Pháp. Tôi hỏi tại sao ngày xưa ít có những sự đố vỡ ly dị mà ngày nay lại đầy rẫy hay vì trong không khí có chất gì làm cho con người đâm ra dã chán nản.

Họ bảo rằng vì ngày xưa con người sống đèn độ 45 tuổi là trung bình, hai người cưới nhau, ở với nhau lâu nhất là 20 năm. Ngày nay

khoa học tiến mạnh, phát minh ra bao nhiêu thứ thuốc trường thọ, người nào cũng sống đèn 70, 80 tuổi. Bạn tướng tượng hai người quen nhau từ năm 20 tuổi mà ở đèn 80 thì ngày lên đèn cò là phải rồi, chứ gì nữa.

Nhưng đây là lời giải thích của nhà xã hội học. Nhà đạo đức học sẽ phản nàn rằng đây là vì phong hóa suy đổi: *Ô tempora! Ô mores!* Ông thời thế! Ông phong hóa!

Còn chúng ta, chúng ta sẽ giải thích thế nào đây bạn nhỉ, hay là do cho số mệnh. Đi bè cầu nguyện một lần vì tàu đóng tốt, ban thiên văn làm việc đúng. Ta đi rồi ta sẽ về. Ra trận cầu nguyện hai lần, vì đạn có thể chê người, không phải số ai cũng được da ngựa bọc thây. Chỉ còn có sự lầy vợ lầy chồng là thậm nguy chí nguy. Nếu ta không cầu nguyện đủ ba lần hay ba trăm ngàn lần thì tương lai đứt gánh đứng có trách ông Tơ hồng sao xe bày xe bạ.

Tâm sự dài chúng ta hẹn nhau kỳ khác bạn chịu không?



### TÍNH CHẤT TRÀO LỘNG

chồng làm gì? Hay cho đó là một vật trang sức: người ta cắp tay nhau đi mình cũng cần có đè cắp tay nhau đi. Trông thích thú quá.

*Cái bóng công chồng đi chơi,  
Di đèn chồ lội đánh rơi mắt  
chồng.  
Chú lái ơi, tôi mượn chú cái  
gàu sông,  
Đè tôi tất nước vớt chồng tôi  
lên.*

Phong nhân lại chuyên ngọn đòn trào lộng sang tấn công những bà già:

*Bà già đi chờ cầu Đông,  
Bói xem một quẻ lầy chồng lợi  
chẳng?  
Thầy bói xem quẻ nói rằng:  
« Lợi thì có lợi nhưng răng  
không còn ».*

Tuy giàu tính trào lộng, châm biếm nhưng phong nhân rất công bằng, rất bình đẳng. Đồi với phái nữ như thế, thì đồi với phái nam, họ không thế thiêu tình cảm « mặn nồng »

mà không thể không chiều cò đèn.

Ta hãy nghe hoàn cảnh và thái độ của anh chàng ở rề : « Công anh làm rề có tài, Một mình ăn hết mười hai vị cá Anh chuyên rửa bát quét nhà Vợ gọi thì dạ : « Bầm bà tôi đây! »

Họ lại châm biếm những anh « đà thê » :

*Trên trời có vầy tê tê,  
Có ông bảy vợ chẳng chê vợ nào  
Một vợ tát nước bờ ao,  
Phải trận mưa rào đứng nép  
bụi tre.  
Một vợ thì đi buôn bè  
Cơn sóng, cơn gió nó đè xuống  
sông.*

*Một vợ thì đi buôn bông.  
Chẳng may cơn táp, nó giông  
lên trời  
Một vợ thì đi buôn vôi,  
Khi vôi phải nước, nó sôi ầm ầm.  
Một vợ thì đi buôn mâm.  
Không may mâm thủng lại nấm  
ăn chơi.*

**NEUROTONIC** BO OC  
Tổng Cường Lực Nhập

## TÍNH CHẤT TRỌNG

Một vợ thì đi buôn nồi,  
Không may nồi méo, một nồi hai  
vung.

Một vợ thì đi buôn hồng,  
Không may hồng bẹp, một đồng  
ba đài.

Than rằng : « Đất hời ! Tiời ơi !  
Tiời cho bầy vợ như tôi làm gì ? »

Tâm hồn, tình cảm của phong nhân rất hồn nhiên, và phong phú. Những câu ca dao trữ tình êm đẹp càng dồi dào được truyền tụng bao nhiêu thì những ca dao có tính cách trào lộng tê nhí cũng vẫn dồi dào bầy nhiêu.

Cả một kho tàng, ở đây không thể chép ra hết được.

Sống một nước nông nghiệp lạc hậu, nhưng dân tộc Việt-

Nam vẫn dồi dào sức sống. Nhất là những hạng bình dân, những thi sĩ vô danh đã để lại cho đất nước một thứ văn chương bình dân giá trị. Văn chương đó là cái gương phản chiếu nội diện một cách trung thực của tính tình thô lò ; là một thứ tiếng kêu với giọng vui, buồn của thât tình mà ra.

Và, trong cái giọng vui hay buồn ấy, hạng thi sĩ bình dân không quên để những dòng cảm xúc của mình pha trộn lối trào lộng thi vị, để châm biếm tê nhí những « quái tượng » đáng thương của thời đại mà ngàn đời vẫn còn gắn sâu vào não tuy con người.

• \*



## ★ NHÀ PHÓNG VIÊN TẬP SỰ

Một chàng nợ muốn trở nên phóng viên, đã vào làm tập sự cho một tòa báo nợ. Một hôm chàng được ông chủ bút sai đi tường thuật cuộc khánh thành một ngôi chùa lớn ở Tây-ninh. Ông chủ-bút dặn chàng ta đến 3 giờ chiều thì phải điện thoại về cho tòa báo biết tin tức. Mai đến 3 giờ 30 tòa báo vẫn không nhận được tin, nên phải đánh điện hỏi chàng phóng viên, thì được chàng ta trả lời như sau : « Không có bài tường thuật chấm Vị Thượng tọa đã bị một cột lớn đè chết trong lúc hành lễ chấm Cuộc khánh thành hoãn lại ngày khác ».



KỊCH

THỜI

ĐẠI

● 5 màn 3 cảnh ●

\* Minh-Diều  
(Hoài-Trinh)

## CÁC VAI

Lụa :	đẹp lộng lẫy, sang trọng và ích kỷ, vợ Quân	23 tuổi
Ngà :	đẹp giống Lụa nhưng hiền và nghèo, người mẫu	22 —
Bà Tuân :	mẹ của Lụa, hiền, thương con gái và rề	42 —
Cái Thơm :	người ở nhà ông đốc Hoạt	17 —
Thơ :	em gái của Ngà, khau khỉnh, thông minh	6 —
Quân :	được sĩ, thật thà tốt, quí bạn, mê vợ	32 —
Hoàng :	hoa sỹ, bạn thân của Quân, người yêu của Lụa	31 —
Vị :	bạn của Hoàng, kiến trúc sư	33 —
Bình :	học sinh, em trai của Ngà	17 —
Bé :	người ở nhà Hoàng (giọng nói và tiếng ho của người ốm)	18 —

## MÀN I

(Phòng khách nhà Quân, trang hoàng theo lối mới, có đì-văng, 4 ghế dựa, tủ sách, bàn tròn, trên tường có một bức chân dung của Lụa rất lớn. Mở màn thấy Quân đang ngồi đọc báo, ở ghế dựa, Lụa ngồi đằng áo cạnh bình hoa to, thứ hoa đất tiền)

Quân : Lại tai nạn xe hơi, sac mà lâm thế.

Lụa : Ở đâu kia hờ anh

Quân : Ở ngay trong thành phố chư đâu, có lẽ người ta nên làm thật khó lúc thi lấy bằng lái xe mới được.

Lụa : (nguyệt chồng) Thôi đi anh, em tốn bao nhiêu tiền rồi mà chưa có bằng, anh còn muốn làm khó đến thế nào nữa kia.

Quân : Em mà lấy được bằng lái xe thì chắc anh phải cúng ta thò thần mới được.

Lụa : Anh làm như em tồi lắm ấy, rồi anh xem.

Quân : Ai dám bảo em tồi, cứ tốn thêm độ vài nghìn nữa thì thế nào chẳng có.

Lụa : Ngày em có bằng lái xe chắc thế nào cũng khao anh à, và anh nói đúng, chắc em phải cúng ông thò thần, me và các bạn sẽ ngạc nhiên lắm anh nhỉ, ai cũng

chế em là cần phải có bằng cấp đi bộ nữa cơ, vì em đi lếu đi láo bị các ông cảnh sát huýt luôn.

Quân : Em có biết anh Hoàng ấy bảo em thế nào không? Anh ấy bảo cái bằng lái xe của em là người ta sẽ cho đê treo trong nhà và khi nhận cái bằng ấy em phải lấy danh dự ra mà hứa rằng không bao giờ sờ đến cái xe nào cả.

Lụa : (cười vui vẻ) Anh Hoàng lão thật, anh ấy bảo bao giờ thế?

Quân : Thì hôm nọ có cả em và me đấy.

Lụa : Em không nhớ, anh ấy bảo thế nào cơ?

Quân : Thì bảo thế chứ còn thế nào nữa?

(Lụa phung phiu cúi xuống đếm mũi len và Quân đọc nốt tờ báo một lúc rồi và tờ báo ném xuống đất).

Quân : Chán quá, chắc phải tìm một tờ báo nào đừng có tai nạn xe hơi với án mạng vì ghen mới được.

(Lụa vẫn cúi xuống cố ý không nghe).

Quân : (nhìn vợ) Lụa, có gì thế, em đổi anh đấy à, anh có làm gì đâu mà đổi.

Lụa : (giọng làm nũng) Không em có đổi đâu.

Quân : Đàn bà thật là lôi thôi khó hiểu.

Lụa : Em làm gì mà anh bảo em lôi thôi khó hiểu?

Quân : Thôi Lụa, anh xin lỗi vậy, cả tuần lễ có mỗi ngày chủ nhật mà em kiếm chuyện hòn dỗi, Lụa xem, anh đếm từng ngày chỉ mong được nghỉ ở nhà với em...

Lụa : (ngước nhìn chồng hối hận) Em xin lỗi, báo có gì mà anh giận ném đi thế?

Quân : Chỉ có toàn án mạng, đánh nhau vì ghen, vì tình.

Lụa : Khiếp sao người ta hay ghen thế anh nhỉ.

Quân : Chuyện, yêu thì ghen.

Lụa : Thế anh yêu em mà anh có ghen đâu nào.

Quân : Tại em không làm gì ấy chứ, em có làm gì thử xem.

Lụa : (cắn môi suy nghĩ) Thế ngộ nhỡ một ngày kia em có làm gì... thì anh sẽ ghen bằng cách nào?

Quân : Cái ấy còn tùy, có ai ghen mà vạch chương trình trước đâu.

Lụa : Có.

Quân : Ai đâu?

Lụa : Hoạn Thư.

Quân : Đấy là cụ Nguyễn-Du nhà ta tưởng tượng ra ấy chứ.

Lụa : Kề cũng bức mình anh nhỉ, em nghe nói chuyện cái nhà bà Trận ông ấy ghen lắm, hôm nào bà vợ đi đâu về muộn một tí là ông ấy cầu kính dập bàn, dập ghế, bỏ cơm, bà ta còn kẽ với mẹ rằng một hôm đi chùa với mẹ chồng bằng xe ngựa, người đánh xe ngồi trước hút thuốc, khói ra đằng sau, thế mà lúc về ông ấy làm dữ, tra vặn mãi vì bảo rằng trong tóc bà vợ có mùi khói thuốc lá, khiếp, chồng mà như thế thì em xin hàng.

Quân : Em cũng gan lầm đấy chứ, dám nhận lời lấy anh, biết đâu anh lại chẳng giống cái nhà ông ấy, người ta đóng kịch trước khi cưới, đến lúc về với nhau mới lộ chân tướng ra.

Lụa : Cũng nguy hiểm anh nhỉ, lấy vợ lấy chồng như là bốc số ấy.

Quân : Sau này anh có con gái, trước khi gả cho ai anh cho chúng nó sống chung với nhau một thời gian đã, như thế mới có thể hiểu nhau, nếu càng ngày càng thấy hợp tính hợp tình thì hẳn cưới còn không thì mỗi đứa mỗi

đường khòi phải mất tiền cho  
trạng sư ăn.

**Lụa :** Các ông trạng sư nghe  
thế họ sẽ kiện anh dấy nhé. Quan  
niệm của anh mới quá, có lẽ đến  
đời con chúng ta thì được chứ  
bây giờ mà anh đưa cái quan  
niệm ấy ra thì những nhà có con  
gái họ thuê du-côn đến đánh anh  
què chân.

**Quân :** Có gì mà mới, ngày  
xưa các cụ chẳng bắt ở gửi rẽ dấy  
sao. Gửi rẽ lại bị cả nhà kiêm  
soát, tuy vậy vẫn không rõ bằng hai  
người sống chung hẳn với nhau,  
gửi rẽ có khi hăng mấy ngày mới  
được thấy bóng cô vợ chưa cưới  
thấp thoáng ở đằng xa thì nước  
non gi...

**Lụa :** Anh đến là văn minh,  
thế sao trước khi cưới em anh  
không giỏi đưa cái quan niệm  
ấy ra.

**Quân :** (cười) Ai dám, đề me  
bảo cảnh sát đuổi ra khỏi nhà ấy  
à? (*Lụa và Quân cùng cười rất  
vui vẻ, Lụa quên cả giận dỗi*).

**Lụa :** Nhưng anh cũng can  
dám, biết đâu Lụa chẳng dễ  
ghét ích kỷ như nhiều người...

**Quân :** Anh tin rằng không,  
Lụa chỉ hơi nũng nịu một tí thôi,  
và lại hồi ấy anh mê gần chết,  
thôi thì có làm sao cũng chịu cơ

mì: Các bạn vẫn ghen với anh  
dấy nhé, ai cũng bảo thằng Quân  
lù dù thế mà cưới được vợ đẹp.  
Anh cưới Lụa làm bao nhiêu đứa  
đời đi tu.

**Lụa :** (sung sướng) Anh nói  
thế chứ...

(*Có tiếng chuông reo, Lụa và  
Quân cùng đứng dậy*).

**Lụa :** Chắc anh Hoàng đến.

**Quân :** Em đề anh mở cửa  
cho.

(*Quân ra, Lụa chạy vội đến  
gương sửa lại tóc, tô thêm son.  
Quân vào, thêm Hoàng*).

**Hoàng :** Sao chủ nhật đẹp  
trời thế này mà ông bà không đi  
dâu chơi phí của thế.

**Lụa :** Anh bảo đi dâu cơ, phố  
đóng cửa, đi xa thì anh Quân  
lười, tôi lại không thích ra miền  
quê, chẳng có gì vui cả.

**Quân :** Tôi chủ trương là chủ  
nhật phải ở nhà, có bạn bè nào  
đến thăm càng tốt, không thì đọc  
sách, nói chuyện với vợ, chứ đi  
tếu ngoài đường làm gì?

**Lụa :** Nói chuyện gì, cái nhau  
thì có.

**Quân :** Cái nhau đâu.

**Lụa :** Suýt thôi.

**Hoàng :** Cái nhau về vẫn để  
giờ cơ.

**Lụa :** (lúng túng) Có gì đâu,  
vớ vẩn ấy mà.

**Hoàng :** Hạnh phúc như thế  
còn cãi nhau vào đâu được, cả  
thành phố đều thèm, chẳng trách  
anh Quân thích ở nhà.

Còn tôi có một mình buồn chết,  
về cả tuần rồi chả nhẽ chủ nhật  
còn vắng, lâm khi tôi ước giá những  
bức tranh ấy biết nói chuyện thì  
có lẽ tôi đóng cửa từ biệt hết bạn  
bè, sống trong thế giới ấy dù lầm  
rồi.

(*Lụa nhìn Hoàng thương hại*).

**Quân :** (vẫn vỗ tay) Chúng tôi  
đang thảo luận về vấn đề ghen  
anh à, Lụa hỏi nếu tôi ghen  
thì tôi sẽ làm gì.

**Hoàng :** Ủ, nếu anh ghen thì  
anh sẽ làm gì cơ?

**Quân :** Ai biết được, sao anh  
hở giống Lụa thế?

(*Lụa và Hoàng đưa mắt nhìn  
nhau hơi ngượng*).

**Quân (vẫn vỗ tay) :** Chắc tôi sẽ  
khô, sẽ khô... lầm lầm..

**Hoàng :** (nói lắp) Có gia đình  
cũng thứ vị thật, chắc tôi đến phải  
xin phép nàng mỹ thuật mà đi  
cưới vợ...

**Lụa :** Ấy chết, thế thì anh sẽ  
không làm gì được nữa cả, đàn  
bà... chỉ biết đòi hỏi mà không  
biết cho, anh lấy vợ thì còn ngày  
giờ đâu mà vắng. Anh bảo ban  
đêm anh hứng lúc nào thì anh  
giật bật đèn lên vắng, với vợ anh  
đâu có làm được như thế.

**Quân :** Lụa nói thế chứ, biết  
đâu anh ấy chẳng gấp được một  
người đàn bà cũng hiều nghệ  
thuật và biết kính trọng nguồn cảm  
hứng của chồng.

**Lụa :** (ngồi ngực) Đàn bà... em  
không tin...

**Quân :** Đây nhé, em cũng hoài  
nghi đàn bà thế mà lúc này em  
đối với anh.

**Lụa :** (cắn môi) Nhưng...  
nhưng anh Hoàng...

**Hoàng :** Tôi mà cưới vợ thì  
phải tìm người nào... thật đẹp...

**Lụa :** Trời, đàn bà đẹp phần  
nhiều ác và ích kỷ lắm anh ơi.

**Quân :** Em nói thế chứ, có  
người đẹp mà không ác và không  
ích kỷ thì sao?

**Hoàng :** Không đẹp thì chịu



thôi, ăn bát cơm nguội mà nhìn đôi mắt vợ đẹp cũng dễ nuốt.

**Quân :** Họa sĩ nói nghe có khác.

**Lụa :** Thế đẹp mà bà ấy hành hạ anh như kẻ ăn người ở anh cũng chịu.

**Hoàng :** Chịu tất, lấy vợ đẹp cũng như mua xe Hoa-kỳ, biết trước rằng qua năm sau nó xuống giá mà cứ mua.

**Quân :** Lụa đừng dọa anh ấy, dìo có người thế này có người thế khác chứ, vợ đưa cả năm sao được, thế còn em?

**Hoàng :** Ấy đấy, Lụa có ác, có ích kỷ, có hành hạ anh Quân đâu?

**Lụa :** Tôi không đẹp, và lại tôi khác, nhưng người ngoài biết thế nào được.

**Hoàng :** Biết chứ, sao lại không, ai nhìn anh Quân mà lại không biết anh ấy đang hạnh phúc tràn ngập từ đầu xuống chân. (cả ba cùng cười)

**Lụa :** Nhưng anh muốn đẹp như thế nào?

**Hoàng :** Thôi thì cứ bằng Lụa đi cúng đú.

**Quân :** Anh Hoàng nịnh em đấy Lụa ơi.

**Lụa :** (sung sướng) Vâng, thì cho qua vấn đề đẹp, nhưng ngoài cái đẹp ra còn phải có điều kiện gì nữa nào?

**Hoàng :** Còn phải biết ngồi yên làm mẫu lúc nào tôi cần.

**Quân :** Thế thì sao anh không cưới ngay cô mẫu của anh cho xong.

**Lụa :** Chịu thôi, cô Ngà ấy à, ai lại lấy cô ấy.

**Quân :** Thị đã sao, cô ấy đẹp mà trông có vẻ lành, em lâm khi có những ý nghĩ thật kỳ lạ, và lại anh Hoàng lấy vợ cho anh ấy chứ lấy vợ cho Lụa à.

**Hoàng :** Cô Ngà thì cũng được nhưng còn thiếu vài điều kiện.

**Lụa :** (Vui mừng) Điều kiện gì cơ.

**Hoàng :** Hai luồng điện không gặp nhau, cô ấy có thái độ dè dặt của những bông hoa có chủ và yêu chủ, suốt đời chỉ mặc độc

một thứ áo lụa ngà, có lẽ vị hôn phu thích như thế.

**Lụa :** Như người trong tranh, lập dị, sặc em ghét những người nào lập dị thế.

**Quân :** Thị đúng cô ấy là người trong tranh của anh Hoàng rồi chứ gì nữa.

**Lụa :** Không được đâu, ai lại dì lấy người làm mẫu bao giờ.

**Hoàng :** Tôi giữ cô ấy từ mấy tháng nay vì cô ấy không hay lầm lời và cũng khá thông minh, nói đâu hiểu đó. Họa sĩ với người mẫu mà không hiểu nhau thì chịu, đẹp mấy mà bảo không được thì cũng chỉ vẽ đến độ hai ba cái tranh là cùng.

**Quân :** Còn cô Tuyết, tôi mà như anh thì tôi cưới cô Tuyết con ông Đốc Hoạt.

**Lụa :** Thôi đi, cô ấy em ghét lắm, người đâu mà khinh khỉnh, lúc nào cũng tưởng như ta đây là giàu nhất, đẹp nhất, giỏi nhất.

**Quân :** Khiếp, sao mà em hay nói xấu người ta thế, em làm anh đến phải tin lời em bảo...

**Lụa :** Lời em bảo sao?

**Quân :** Em vừa bảo đàn bà đẹp thì ác, thì ích... kỷ.

(Lụa đổi, xiu mặt xuống)

**Hoàng :** Ấy chết, hai người

đừng có vì chuyện vợ con của tôi mà giận nhau, nếu không chắc tôi xin hứa là dành ở quá vậy.

**Quân :** (cười) Anh đừng lo, Lụa của tôi không bao giờ giận lâu, phải không em, khi nào có gì thì chỉ đổi tí xíu rồi hết ngay...

**Lụa :** Em không biết, anh bảo em ác, em có làm gì đâu mà...

**Quân :** Thôi anh xin lỗi, hai lần rồi đấy nhé, em làm thế thì anh Hoàng không dám lấy vợ thật cho mà xem.

**Hoàng :** thật đấy (quay lại nói với Quân) ai bảo muốn xe Hoa-kỳ, rán chịu nhé.

**Quân :** Thế nào, cô Tuyết hay cô Ngà...

**Lụa :** Thôi không nói chuyện các cô ấy nữa, anh Hoàng có ở lại ăn cơm với chúng tôi không nào, hôm nay có...

**Hoàng :** Cảm ơn Lụa, có gì cũng được, tôi sợ ăn cơm ở nhà một mình nên mời đến đây, ngồi ăn nhìn cái bóng của mình tô thắm lên mẫu tường, cô độc một cách lạ. Nhưng hôm nay tôi định đến mời hai ông bà đi ăn ngoài chứ ai lại quấy rầy Lụa mãi.

**Quân :** Có gì, cơm thường ấy mà, chỉ thêm cái bát đũa phải không, Lụa nhỉ.

Đặng NEUROTONIC BỘ ỐC  
Tăng cường trí lực

Lụa : Đúng, thôi anh Hoàng  
ở lại nhé, em vào làm cơm.

Hoàng : Đè hôm khác, hôm  
nay ta đi ăn ngoài, như thế cho  
nó đòi khung cảnh một tí, Lụa  
khỏi cái nạn làm bếp.

Lụa : (nhìn chòng chì mong  
Quân nhận lời) Anh Quân nghĩ  
sao?

Quân : Tùy em đấy, đi thì đi.

Lụa : Sướng, em bao nhiêu là  
áo không đi chơi thì chẳng biết khi  
nào mới có dịp mặc, các anh chờ  
em vào thay áo, chỉ một tí thôi,  
anh Quân, anh Hoàng muốn em  
mặc áo màu gì nào? (bớt lụa)

Quân : Lụa còn trẻ con lắm,  
anh thấy không?

Hoàng : Thích chứ, trong nhà  
có người đàn bà như cô bình hoa.  
chả trách anh bỏ cả bạn bè, chỉ  
mình tôi là còn bám lấy anh, nếu  
không thì có lẽ hằng năm mới  
được gặp nhau.

Quân : Kề ra có vợ cũng bạn,  
nhất là khi mình lại yêu vợ, ngày  
xưa người ta chỉ yêu nhân tình  
hoặc yêu vị hôn thê, khi đã cưới  
nhau rồi thì cái tình nó cũng đổi  
khác đi, nhưng với tôi thì tôi xem

Lụa như vẫn còn là vị hôn thê..  
mãi mãi...

Hoàng : Anh thật có phúc, mỗi  
lần đến anh về là y như tôi phải  
chui đầu vào làm việc... đè... đè  
khỏi nghĩ ngợi gì cả.

Quân : (nhìn bạn thương hại)  
Thế thì anh còn đợi gì mà không  
lập gia đình đi.

Hoàng : Tôi ngại, nếu không  
gặp được hạnh phúc thì sao?

Quân : Tôi thấy trong đám các  
cô có cô Tuyết là được nhất, vừa  
xinh vừa ngoan, anh nghĩ thế nào...

Hoàng : Cô ấy cũng được,  
nhưng không linh động bằng Lụa.

Quân : Có lẽ tại anh mới gặp  
thoáng qua đây thôi, hôm nọ tôi  
nghe cô ấy đánh đàn tại nhà một  
người bạn... thần tiên...

Hoàng : Con người giá bằng  
ấy mà biết đàn à?

Quân : Hơn nữa ấy chứ, nhưng  
tôi không dám nói vì Lụa có vẻ  
không thích cô ấy lắm, đàn bà  
hay ganh tị lẫn nhau ai cũng chỉ  
muốn mình độc quyền trong lĩnh  
vực nhan sắc.

*Oking* **NEUROTONIC** BỘ ỐC  
Tăng cường trí nhớ

Hoàng : (có vẻ suy nghĩ) Cô  
ấy bao nhiêu tuổi?

Quân : Quang hơn hai mươi,  
chắc chỉ độ bằng Lụa, anh lấy cô  
ấy được đấy, thôi bằng lòng đi.

Hoàng : Anh nói dễ dàng như  
ra hiệu chụp tấm ảnh, lấy vợ cũng  
khó như vẽ một bức tranh tuyệt  
tác, phải có hứng thú đạt đào.

Quân : Ô hay, thì anh vừa  
than thở bảo thèm cái hạnh phúc  
của vợ chồng tôi.

Hoàng : Nhưng còn phải hỏi ý  
kiến nhiều người.

Quân : Hỏi người nào thì hỏi  
chứ đừng hỏi người Lụa.

(Hoàng cầm môi suy nghĩ, Lụa  
ra, trang điểm rất lộng lẫy).

Lụa : Các anh đang nói  
xấu gì Lụa đấy, bảo hỏi ai thì hỏi

chứ đừng hỏi người Lụa, cái gì  
mà đừng hỏi người Lụa.

Quân : Có gì đâu, trời ơi vợ  
tôi đẹp như ngôi sao của màn bạc.

Hoàng : Hơn chữ sao lại như,  
anh Quân gần chùa kêu bụt bằng  
anh Lụa nha.

Lụa : Khiếp, anh Hoàng họa sĩ  
mà cũng biết nịnh.

Quân : Họa sĩ không biết nịnh  
thì ai biết nịnh, vừa biết nịnh  
lại vừa biết chửi, lúc nào các  
ông ấy nịnh thì các ông ấy vẽ  
cú ra tiên, nếu không thì...

Lụa : Thị tiên ra...

Hoàng : Thị tiên ra Picasso,  
anh muốn nói thế chứ gì?  
(cả ba cùng cười, đi vào)

— MÀN HẠ.

(còn tiếp)



### ★ ELIZABETH

Hoàng Thái-Hậu nước Anh, một hôm viếng một viện mồ côi.  
Bà vuốt tóc một bé gái và hỏi em tên chi.

— Dạ, con tên Elizabeth.

Hoàng Thái-Hậu vui cười :

— Thế à? Tôi có một đứa con ái cũng tên là Elizabeth  
nữa!

dáng  
xưa

\* PHAN-NGỌC-CHÂU  
(Đà-Nẵng)



Trăng gội tóc đào đợi dáng xưa  
Yêu em ta vút mộng đêm chờ  
Lầu hoa mở cánh song tình tự  
Hẹn đã lâu rồi em đến chưa ?

Một thuở tao phùng ta vẫn mong  
Đường thiên tiên chuốt bụi xuân hồng  
Bút hoa diêm diember chân mày ngọc  
Hồn ầm mơ màng cung đệp âm

Ta sợ trăng tàn mất vẻ quang  
Sao sa nào dõi ánh huy hoàng  
Ngự xa đường mắt ngời tinh bạch  
Nhạc tấu vang lừng, em bước sang

Ta sẽ là em chứng tích này  
Vườn tình lộng ngát ý thơ say  
Nơi em ta muốn là Châu Thè  
Đây sóng ân tình lên thấp tay

Vút mộng xa rồi em có hay  
Chừng như thế kỷ tháng năm này  
Hồn em một thuở vung trời bể  
Âm hưởng tình ta cũng tuyệt thay

TRUYỆN NGẮN  
NGOẠI QUỐC

\* Erskine Caldwell  
HOÀI THƯƠNG dịch

# Anh không Có Quyền

KHÔNG ai biết Handy từ  
đâu đến đây. Và cũng không ai  
có ý tưởng về phương hướng  
mà gã sẽ chọn nếu bao giờ gã  
bỏ đi. Nếu không giết lão Price,  
lẽ ra gã còn có thể ở lại đây ít  
ra là mười năm hoặc lâu hơn  
nữa.

Lão Price già lăm, lại có tính  
cụ cợ ; lão kéo dài chuỗi ngày  
đề bày ra những chuyện không  
đâu và đề tìm cách gây gổ với  
tất cả mọi người. Nếu lão không  
biết chết, chắc lão cũng không  
sống lâu lắm đâu.

Handy đã dùng chiếc cán trục  
kéo đậm chết lão Price trong  
đêm rồi. Handy chỉ còn sửa  
soạn « va-li » và bỏ đi nơi khác.

Harry Munford nói với gã :

— Lê ra anh phải nén có một  
lí bình tĩnh.

— Đây không phải vấn đề  
bình tĩnh hay không.

Handy trả lời.

— Dẫu sao, đó cũng không  
phải là việc nên làm.

— Lão không có quyền ngoan  
cố và quấy rầy như vậy.

Trên đời, khi người ta hành  
động, người ta không có thì giờ  
để tìm sự gì không xảy ra cho  
kẻ khác !

— Đó không phải là lý do để  
hành động như anh.

Người ta không ngừng kề lại  
những nỗi khổ sở khó tin khi  
lão Price bị bỏ rơi từ lúc mười  
hay mười lăm tuổi chi đó. Khi  
lão không vướng mắc phải  
những biến cố gia đình thường  
nhật, — không quá ít nước xốt,  
hay quá nhiều đường trong  
kem, — lão phải bàn cãi ngay  
rằng lão có thể thành thạo. Đôi  
khi, vào sáng sớm, lão đinh  
nhin là đang ở vào buổi xế  
trưa ; và khi trưa đến, lão lại

quả quyết rằng giờ đây là rạng đông. Và lão sẽ phát cáu, gầm lên nếu kẻ nào, sau đó, dám nói rằng buổi trưa đúng hơn là rạng đông hay bắt cứ lúc nào trong ngày.

Trước khi chết không lâu, lão còn có chuyện với Harry vì ông khói hình như không được thẳng cho lắm. Harry đã giận muộn phát điên vì chuyện lần cầm đó.

— Và giờ đây, thế đã chưa ? anh ta la lớn lên.

— Nếu nó không thẳng, phải làm lại. Lão già Price trả lời.

Harry muốn chứng minh. Anh ta đi tìm một sợi dây dài. Thiếu một phần tám ngón tay cái thì chiếc ống khói hoàn toàn ngay ngắn ! Anh ta la lên :

— Thế là đủ cho ông rồi ! Ông nên im lặng đi là hơn.

— Tôi không im lặng. Ông khói không ngay ngắn, anh đã rõ điều đó. Phải phá đi và xây lại !

Lão không ngừng càu nhau, lầm bầm suốt ngày vì ống khói không được ngay ngắn cho lắm, ngay cả trong bữa ăn và buổi tối cho đến lúc lên giường ngủ.

Lão cho rằng Harry và tất cả giòng họ Munford là lười biếng, xấu xa, loli thôi. Và lão tiếp theo những lời cãi lại của anh chàng Harry đáng thương rằng kẻ nào bằng lòng với một chiếc ống khói như thế tất không phải là một công dân gương mẫu.

— Handy, càng ngẫm nghĩ, tôi càng cho rằng anh không nên hành động như vậy. Harry nói. Tuy nhiên, nhiều lần tôi đã muốn nhặt một hòn gạch hay một thanh sắt để hành động như anh. Nhưng người ta không thể đánh đập một lão già, ngay cả lúc họ khêu khích mình không ngừng. Ta không có quyền.

— Thật giản dị, thưê ông Harry, Handy nói. Tôi đã có nó trong đầu. Bây giờ tôi hối tiếc, nhưng lúc đó, tôi không thể cầm lòng nỗi.

Handy sống ở đây đã mười hay mươi hai năm rồi.

Lần đầu tiên gã bước vào sân đúng vào mùa gặt bông gòn. Gã đã vào và nói là đang đi tìm việc làm. Vào thời kỳ đó, Harry cần người hơn bao giờ hết. Và anh ta được phép quyết định thuê Handy. Anh cho Handy hay là

anh trả cho người làm sáu mươi đồng năm mươi ký bông. Handy gục gặc đầu tỏ vẻ như gã đã biết rõ trước ý muốn của mình. Không, nhặt bông gòn không có nghĩa lý gì đối với gã cả !

— Không công việc đều đặn. Tôi không nhặt bông gòn.

— Tôi không cần người làm việc gì khác vào mùa này. Harry trả lời. Bông gòn rơi xuống đất mục nát và tôi không có thời giờ lo chuyện khác.

— Trong nhà luôn luôn có việc cẩn dọn dẹp.

— Anh muốn nói gì ?

— Tôi làm mọi việc, Handy nói. Tôi nhặt những vật người ta liệng bừa bãi và biến chúng thành vật có ích lợi. Đôi khi tôi làm một việc giản dị vì nó khiến tôi thích thú.

Gã nhặt một cái dùi gỗ dài độ một bàn chân và to bằng 2, 3 ngón tay cái. Không ai chú ý đến việc hắn làm. Harry tự nhủ rằng đây hắn là một gã giang hồ. Anh hỏi gã đã làm việc đồng áng bao giờ chưa.

Handy trả lời là chưa hề làm. Anh lại hỏi gã có làm việc ở bến tàu không ? Không ! Trong những nhà máy sợi ? Không, không bao giờ. Ở hỏa xa ? Không !

Harry lắc đầu. Thật đúng là một tay giang hồ.

Handy thoi đeo gọt khúc gỗ với con dao. Gã đưa cho Harry. Đó là một cái thia. Cái thia bằng gỗ xinh đẹp nhất mà người ta có thể tưởng tượng. Người ta chắc chắn rằng nó đã được đánh bằng giấy nhám. Việc này chỉ đòi hỏi ở gã khoảng thời gian ngồi chuyện vui với Harry. Anh này quay cái thia lại trong bàn tay, rồi lấy ngón tay vuốt nhẹ trên cán thia và ngắm nghía thật kỹ. Anh cười với Handy. Một người đàn ông có thể làm một việc như vậy đáng được một con dao bỏ túi tốt hơn dao của Handy. Anh rút dao trong túi mình và tặng cho Handy.

Không ai bảo Handy ra đồng gặt bông gòn nữa. Gã đi quanh

**NEUROTONIC**

bổ óc  
Tăng cường trí nhớ  
111-07-104-14-0

## ANH KHÔNG CÓ QUYỀN

sân, chăm chú tìm kiếm những vật rơi rớt trên nền đất. Rồi gã đi vòng quanh nhà, quan sát kho vựa thóc, nhà chứa đồ mộc, chiếc giàn phơi, chiếc lồng gà không lồ. Gã thăm cả những ổ gà và dùng những mảnh gỗ nhặt được trong vựa lúa gọ thành những quả trứng. Chúng xinh xắn, màu nâu, và những con gà mái thích những quả trứng gỗ ấy hơn là chính trứng chúng đẻ ra.

Khi gã đã làm được 6 hay 8 quả, gã lại tìm ra được một công việc khác đáng bận tâm hơn. Gã không bao giờ hỏi ý kiến Harry cũng như mọi người là công việc gã làm có ích lợi chăng, hoặc họ có cần điều gì? Gã tiếp tục chẽ lạo hay biến chẽ. Những chiếc ghế do công trình của gã là những chiếc ghế tiện nghi nhất trong nhà. Những cái cầy đẹp và chắc nhất trong trại. Những con quay xinh nhất trong vùng.

Harry đã nói :

— Xem kia, Handy, lão Price không như chúng ta. Chúng ta hòa hiệp nhau. Tôi thì xúc tiến công việc đồng áng, anh thì lo chẽ tạo đồ thủ công. Lão không như vậy. Lão không có cảm tình với loại chúng mình. Tất

cả những gì lão đói hỏi chính là tìm ra cách để rầy la kè khè,



Handy buồn và thất vọng. Gã bày tỏ rằng từ lâu muốn tìm một nơi để được phép ở lại và làm đủ mọi việc vặt vãnh. Rất có thể là gã được dùng ở đâu đó trên đường đi, hoặc làm những chiếc lồng gà hay những hàng phân chuồng heo. Nhưng khi xong việc, người ta cho gã vài thứ gì để ăn trên khoảng đường sắp đi, hoặc người ta biếu gã một chiếc quần cũ và bảo gã đi xa hơn.

Gã không thể ở lại, ngồi đây. Hai bàn tay gã run lên. Harry hỏi gã :

— Anh làm sao vậy, Handy? Tại sao anh run lên như vậy? Không lẽ sự việc đã xảy đến cho lão già lại khiến anh ra thế này sao?

— Không phải vậy. Chính vì điều khác.

— Vậy điều gì?

— Tôi sắp tìm thấy một cách chán ngán là đã không thể vui vẻ tự do làm việc lặt vặt.

— Tôi cũng vậy, tôi thấy đê anh ra đi là tàn nhẫn. (Anh cảm thấy đau lòng với ý nghĩ Handy bỏ ra đi. Anh cố gắng ngó ch

## ANH KHÔNG CÓ QUYỀN

khác). Nhưng ông Quận Trưởng sẽ đưa tôi đến chỗ khổ cực nếu tôi dấu diếm ông ta sự việc đã xảy ra.

Người ta sẽ đến đây vào ngày mai. Phải báo cho ông Quận Trưởng mọi chuyện để được mai táng lão Price ở nghĩa địa.

Harry buồn bã tiếp :

— Nhưng điều đó đối với tôi không có nghĩa là đi tìm ông Quận Trưởng. Đó chính là chỉ ối cho anh. Ông ta không hề thấy anh ở đây. Nhưng chúng ta có nhiều thời giờ. Không việc gì mà gấp gáp.

Harry buồn bã vì Handy ra đi, anh sẽ không còn dịp ngồi lại đây nhìn gã. Anh đứng lên và bước mau, xa dần.



Khi anh ta trở lại, Handy đã không còn ở đó nữa. Nhưng anh nhìn thấy chiếc đầu hần thấp thoáng ở ngoài rào trại. Anh cảm thấy đỡ đau xót. Lát sau, Harry trở vào nhà ủi bộ quần áo còn mới. Anh quyết định thay quần áo, ra phố. Mặc dù không rành rồi cho lắm.

Từ lâu, anh đã mặc hai bộ quần áo làm việc mà bây giờ đang chọn. Anh không thể tự ngăn cấm mình, nghĩ rằng anh thích có một người như Handy ở bên cạnh, vì Handy luôn luôn bận việc lặt vặt trong xóm. Đó là điều mà anh thích ở Handy. Gã giống như bạn trẻ về quen nghỉ hè. Ngay từ khi dậy đã bận việc này việc nọ.

Khi Harry ra sân, trời đã xế trưa. Anh đưa mắt về phía vựa lúa mà Handy thường làm việc, rồi nhìn về phía vòm trời, xong lại quay trở lại nhìn vựa lúa, nói mội mình, nho nhỏ :

— Mình không muốn ra phố vào giờ này. Điều này mình sẽ về muộn mất thôi.

Anh ra vườn nhiều lần, sau nhà, và cuối cùng bước vài bước về phía vựa lúa. Anh lo ngại. Tại sao Handy còn ở lại lâu thế? Nhiều lần anh đã thấy gã ra tận cửa để liệng ra ngoài vài mảnh vụn, rồi biến mất.

Đêm về sớm và trước buồi sáng mai hôm sau anh không thấy lại Handy. Gã đã ngồi ở

**NEUROTONIC** bổ óc  
Tăng cường trí nhớ

## ANH KHÔNG CÓ QUYỀN

bàn ăn sáng từ bao giờ, trước kinh Harry vào bàn ăn.

Anh đứng dậy, đặt ngột hỏi :

— Thế là nghĩa lý gì ?

— Một tặng phẩm nhỏ cho lão Price, Handy trả lời.

— Nhưng lão đã chết...

— Tôi đã làm vật này để người ta đeo quanh cổ lão khi khâm liệm. Tôi muốn làm cho lão một vật gì. Nhưng tôi đã nghĩ rằng nếu còn sống, chắc lão sẽ tìm thấy ở tặng phẩm này vô số khuyết điểm. Vậy giờ tôi đã làm cẩn thận để trái lại, lão thích thú.

Đó là một chuỗi bằng gỗ dài gần hai bàn chân. Mỗi hột to bằng một cái móng và đều khác nhau. Handy đã bắt đầu đeo gót từ xế trưa hôm qua và gã đã thức suốt đêm để hoàn thành.

— Nếu lão Price còn sống, lão sẽ khen ngợi và không tìm được khuyết điểm ở vật này đâu Handy à ! Thật vậy, tôi chưa thấy một tặng vật nào đẹp hơn thế.

Harry ngồi xuống và cầm chuỗi hột trong hai bàn tay để ngắm nghía cho kỹ. Đoạn thứ nhất anh chăm chú xem là hình chạm một chiếc ghế có 3 chân ngắn, một chân dài.

— Tôi tin rằng mình là người duy nhất nhớ lại ngày lão Price làm ấm tay lên về một cái ghế có một chân ngắn hơn các chân khác. Tôi thì cho rằng 1 chân ngắn, lão lại quả quyết 3 chân ngắn và chân thứ tư quá dài. Tôi tin rằng chưa bao giờ chúng tôi cãi nhau dữ hơn bữa đó.

Handy cúi đầu.

Harry lại nghiêm minh để nhìn những nét chạm trổ khác. Một trong những hình ấy là một phần bầu trời và một mặt trời, cùng sao sa lấp lánh sáng. Một hình khác được viền khung có vẻ trái ngược lại cách mà người ta nhìn.

Harry đã chiếc ghế và đứng dậy :

— Thật là quá đẹp mà lại bị chôn đi, Handy à. Chôn vùi một kỷ niệm kỳ diệu như thế này là một tội ác. Không ai có thể thấy lại nó nữa !

— Đây là một tặng vật để đeo quanh cổ lão Price. Chính vì vậy mà tôi làm ra.

— Vậy thì, Harry vừa nói vừa lắc đầu, vì như thế, tôi tin rằng việc anh làm đã nói nhiều về sự đó. Anh có quyền đó. Nhưng thật là đáng tiếc...

Handy ra khỏi nhà bếp, bước



xuống thang cấp và đi qua sân đến vựa lúa. Ngay khi gã vừa vượt khỏi ngưỡng cửa người ta bỗng nghe tiếng súng nổ.

Harry nhảy ra, chuỗi gỗ của lão già trong tay, và chạy về phía vựa lúa.

— Tại sao Harry bắn ?

Khi anh trở lại, anh bước chậm rãi và hình như suy nghĩ nhiều lắm. Anh có vẻ buồn bã, nhưng, cùng một lúc, mặt anh bớt vẻ khắc khổ.

Sau cùng, anh tự nói thầm, vừa phác một nét nhăn nhó trên gương mặt. Handy không còn lý do nào để ra đi. Nếu anh ta có sống, mình cũng không mong gì gặp lại anh ta.

Đến cồng, anh lại bắt đầu nhìn chuỗi gỗ, chăm chú từng hột, không ngừng vuốt ve trong những ngón tay như thích thú lắm.

Anh nói to :

— Lão già Price có thể chôn cất tử tế trong nghĩa địa nếu lão muốn thế. Nhưng Handy sẽ được mai táng ở đây, trong sân sau.

Anh vuốt ve chuỗi hột bằng những ngón tay nâng niu và anh đưa nó lên cánh tay trong một tia nắng. Anh nói thêm :

— Tôi phải có nó bên mình.



# Một Khoa Học Mới

## CÂN-SỐ

\* Thắng-Tiến

CÁC bạn đã theo dõi trên mục Triết-Số, một khoa học rất chính xác, giúp cho ta một kiến thức khá đầy đủ về Con người và cuộc đời của bạn, cũng như của những người chung quanh các bạn.

Tiếp tục đem ra mồ xé khoa học thực tiễn và hữu ích này, chúng tôi hy vọng đã thành công trong việc đặt vào tay các bạn một lợi khí sắc bén, mà chúng ta phải dùng đến hàng ngày trong đời sống thực tế.

Vấn đề giao-tế nhân-sự càng ngày càng trở nên quan trọng, thì bí quyết giúp chúng ta tìm hiểu và thu phục nhân tâm, để tránh những đồ vở đáng tiếc, để giành lấy

thắng lợi cuối cùng còn mãi đặc dụng.

Dưới đây, chúng ta bàn đến ảnh hưởng của CÂN SỐ (balance number). Cân số là chữ đầu Tên Họ của bạn ghép lại với chữ đầu tên đệm của bạn (nếu có) và với chữ đầu tên chính của bạn. Ta vẫn áp dụng theo cách tính ở trên kia, bây giờ chúng ta lại trở lại với thí dụ đã nêu lên ở số đầu.

Nếu tên bạn là Trần-quang-Dũng. Ta sẽ thay thế 3 số vào 3 chữ đầu như sau :

$$T = 2, Q = 8, D = 4$$

Cân số của bạn sẽ là  $2+8+4=$

### MỘT KHOA HỌC MỚI

5. Lần lượt theo thứ tự, từ nhỏ tới lớn, chúng ta thấy:

**Một:** Ảnh hưởng của số này gây nên đem lại cho cá nhân dương sự thêm mau mắn trong quyết định và dũng cảm trong hành động, nó khiến cho người bảo thủ sẽ dám làm hơn và người vốn đã sẵn mạo hiểm trở nên liều lĩnh hơn.

**Hai:** Ảnh hưởng của số 2 gây ra là một ảnh hưởng có tính cách ngăn hãi, úc chế lại, nó khiến cho các bạn vốn không theo công-thức chủ nghĩa ràng buộc mình với các tập tục, trở nên tôn trọng các nghi lễ, và với các bạn vốn có sẵn một nhân sinh quan cứng cỏi càng trở nên tòng phục trong quy-tròc hơn. Dưới ảnh hưởng của số này, nó khiến cho những ai hay phát-ngôn bừa bãi trở nên dè dặt.

**Ba:** Số 3 đem lại cho các bạn thuộc phạm vi ảnh hưởng của nó sự vui vẻ, sự ham thích lạc thú. Ảnh hưởng của nó tích cực đối với những bạn nào đứng đắn nghiêm trang trong tư tưởng và hành động, nhưng tiêu cực đối

với những bạn nào nhẹ dạ và nhu nhược.

**Bốn:** Tạo ra nơi các bạn mang cân số này một ảnh hưởng thêm hữu hiệu và thực tiễn trong những hoạt động mà các bạn theo đuổi. Đối với các bạn ưa mơ mộng, phù phiếm nó đem lại một sự chi phối hữu ích, nhưng nó không đem lại yếu tố cần thiết cho các bạn vốn đã sẵn thực tế và cần mẫn, vì các bạn này không còn cần đến nữa.

**Năm:** Ảnh hưởng của số này tạo ra chung quanh nó một tinh thần ham chuông tự do, phóng khoáng. Ảnh hưởng tới trực tiếp đối với các bạn bị ràng buộc các tập tục quy ước, muốn được giải phóng tư tưởng vì đã chán sự cầu nhàn, an thân.

Đối với những bạn vốn đã hết sức phóng túng và liều lĩnh cần phải thận trọng hơn trước những nguy hiểm chưa xuất đầu lộ diện, chính vì vậy mà các bạn cứ phóng tâm tiến lên.

**Sáu:** Ảnh hưởng của số này đặt ra trước các bạn một tinh thần trầm tĩnh, suy tư. Ảnh hưởng của nó gây ra tích cực đối



với các bạn nồng nàn trong tư tưởng, thiếu chín chắn trong hành động, nhưng tiêu cực đối với các bạn vốn nhát sợ hay bảo thủ.

**Bảy :** Số này tạo nên chung quanh nó một ảnh hưởng hướng thiện để đi đến chỗ toàn mỹ. Nó khiến cho các bạn tính tình cầu thả trở nên thận trọng và kỹ lưỡng hơn. Mặt khác, nó khiến cho các bạn vốn đã sẵn lương tâm chức nghiệp trở nên tự khắc khốc, kiềm thảo minh chặt chẽ hơn.

**Tám :** Ảnh hưởng nó tạo ra thúc đẩy các bạn nào có nhiều tham vọng theo đuổi công việc này, thực hiện chương trình khác. Hiệu quả có nó đem lại cho các bạn thiếu tự chủ và quyền uy yếu tố cần thiết tiến lên mạnh dạn khắc phục trở ngại để thành công.

Đối với các bạn đã có quá nhiều tham vọng và ý chí kiên quyết, ảnh hưởng này không gây ra một hiệu lực tốt đẹp như trong trường hợp trên.

**Chín :** Ảnh hưởng của số này đem đến cho các bạn mang cân số trên một tinh thần cao thượng. Hiệu quả của nó đem lại tích cực đối với các bạn hẹp hòi và ích kỷ một ý hướng về sự cao đẹp tinh thần.

Mặt khác, hiệu quả của nó chỉ tiêu cực đối với các bạn có khuynh hướng mơ màng ảo tưởng, hay quá thiên về những lý tưởng xa rời thực tế.

### \* MỆNH SỐ \*

**C**ÁC bạn lại tìm thấy ở đây, những chi tiết mới phát giác về Cân Số và Mệnh Số mà trong bài con người và cuộc đời các bạn số 1, chúng tôi đã đề cập tới.

Vậy Mệnh số (destiny number) là gì? Chọn danh từ này chúng tôi đã dựa trên tiêu chuẩn của các khoa học tương số khác như Tử vi, như chiêm tinh học, đều lấy ngày, tháng, năm sinh của các bạn làm căn bản.

Áp dụng phương pháp của Triết số, ở đây chúng ta cũng tính như phương thức đã dùng ở các mục trước. Chúng ta thử nêu lên ở đây làm thí dụ, trường hợp của cố Tổng Thống Kennedy, sinh ngày 29 tháng 5 năm 1917.

Chúng ta sẽ đặt một con toán nhỏ như sau :

ngày sinh	29
tháng	5
năm	1917
tổng cộng	1951

Bỏ 9 theo phương pháp ta vẫn áp dụng, số còn lại sẽ là 7. Vậy 7, là Mệnh số của cố Tổng Thống Kennedy. Ngày giờ, các bạn thử tính Mệnh số cho các bạn bằng một con toán cộng nhỏ đi, rồi chúng ta lần lượt theo dõi từ số 1 đến số 9 dưới đây.

**Một :** Số 1 chỉ cho các bạn mang Mệnh số này phải dùng phương thể nào để đạt đến thành công — mục đích tối hệ của con người.

Đường hướng mà các bạn phải theo đuổi đó sẽ là : tinh thần tận tụy, kiên nhẫn, không rời đồi với một lương tâm chức nghiệp và làm việc cần mẫn.

**Hai :** Với các bạn có Mệnh số 2 trên đường chinh phục hạnh phúc — và vì hạnh phúc tùy thuộc nơi mối quan niệm của cá nhân. Nên với các bạn, các bạn đã đặt trọng tâm trên Tình yêu và Tình bạn và tự cầu an trên danh vọng và tài lợi. Thành công trong những phạm vi trên, đối với các bạn đó là sống một cuộc đời hoàn hảo.

**Ba :** Các bạn có Mệnh số này thường sống một cuộc đời hăng hái, lạc quan. Với thái độ vô tư

trước cuộc sống, bạn đón nhận những sự thiệt hại, phiền muộn thất bại xảy ra trong đời như những chuyện tất nhiên. Mặt khác, trên đường chinh phục Hạnh phúc các bạn được toại nguyện nhờ tài năng thiên phú.

**Bốn :** Các bạn có Mệnh số này khắc-phục gian khổ để thành công — tuy chậm nhưng chắc. Để đạt đến mục đích, các bạn ưa dùng những biện-pháp chính đáng. Đối với các bạn này sự yên ổn đáng khen hơn sự mạo hiểm.

**Năm :** Các bạn ở trong Mệnh số này thường luôn luôn là những người ưa sống một cuộc đời hoạt động sôi nổi và mạo hiểm. Thành ra, với một khuynh hướng mạnh mẽ sống hết mình, các bạn đã trôi qua những thành công và danh vọng lớn lao, chỉ vì các bạn không quan tâm đến, miễn sao thỏa được chí nguyễn sống đời xông pha.

**Sáu :** Các bạn ở trong Mệnh số này, trên đường đời, đã nhầm đến sự kiến tạo và phát huy vẻ đẹp, Tình yêu cũng như Hạnh phúc, thế giới trong đó bạn sống



với những người chung quanh.

Bạn luôn hướng đến người yêu, gia đình, bè bạn và dĩ nhiên cả các bạn nữa chứ.

**Bảy:** Các bạn ở trong Mệnh số này thường luôn luôn biết tự đặt sự công bình chính trực và đời sống cao thượng của tinh-thần trên những danh vọng hay lợi lộc vật chất — dù có thể nào cũng cương quyết không chịu hy sinh lý tưởng.

**Tám:** Các bạn ở trong Mệnh số này luôn luôn sống một cuộc đời dệt bằng can đảm, quả quyết. Óc phán đoán sáng suốt và kỷ luật tinh thần làm việc được bạn triệt để áp dụng cho chính bạn để thành công, cũng như thường nhật trong đời sống.

**Chín:** Các bạn ở trong Mệnh số này luôn tranh đấu để đạt đến sự tận thiện, tận mĩ. Tìm kiếm sự toàn thiện trong chính các bạn, trong những người chung quanh, cũng như trên thế giới. Phải chăng đối với các bạn, hạnh phúc theo các bạn quan niệm, là một cuộc chinh-phục lâu dài?

### ★ CHU TRÌNH

Thời gian trong khoa Triết-Số cũng giữ một vai trò đặc biệt ảnh

hướng đến hoạt động của ta giống với khoa Tử Vi và Chiêm tinh học, khoa Triết Sô cũng cho ta biết một cách tổng quát những chu trình thuận tiện để ta thực hiện những dự tính.

Một năm chia làm chín chu trình. Chúng ta thử ứng dụng vào đời sống để rút kinh-nghiệm bản thân.

**Chu trình một.**— Bắt đầu từ 1 tháng 1 đến 9 tháng 2 (tính theo dương lịch) 30 ngày đầu của chu trình thứ nhất này là thời gian rất thuận lợi cho các bạn khởi sự những chương trình mới; nên kết bạn, thăng chức, lên ngạch, bắt tay vào công việc làm ăn mới, theo đuổi những cao vọng. Trong 30 ngày đầu này, thời gian thích hợp và thuận tiện nhất cho các bạn để vượt qua những trở ngại cũ, phát huy sáng kiến mới cũng như áp dụng các kinh nghiệm đã thâu lượm được — là những ngày Thứ Hai và Chủ Nhật.

Tuy nhiên, các bạn phải thận trọng trong mười ngày cuối của chu trình này. Vì, đó là những ngày thích hợp để hoạch định chương trình hơn là để hành động.

**Chu trình hai.**— Bắt đầu từ 10 tháng 2 đến 21 tháng 3. Chu trình này tiếp theo mười ngày cuối của chu trình đầu, là thời

gian mà khoa Triết-sô khuyên chúng ta nên tránh những quyết định và những việc làm quan trọng, khi có thể.

Đây là những ngày để chúng ta học hỏi, nghiên cứu, để nối lại dây liên lạc bạn bè xưa; để chăm sóc những sự hiềm khích; để thi ân và làm những việc nghĩa, để đặc biệt chăm sóc đến những người thương yêu của chúng ta. Nếu chúng ta buộc phải có những quyết định quan trọng, thì nên chọn những ngày Thứ hai và Thứ ba là những ngày tốt nhất.

**Chu trình ba.**— Bắt đầu từ 22 tháng 3 đến 30 tháng 4. Đây là thời gian thuận lợi nhất để chúng ta biểu lộ tư tưởng, viết văn, hội họa, v.v... Đây cũng là thời gian thích hợp để chúng ta kiếm người yêu, gây uy tín, kiếm tiền, đai đẳng khách khứa, bạn bè doanh thương, kiếm những sở thích mới. Những ngày Thứ Ba và những ngày Thứ Tư là những ngày thích hợp nhất cho những hoạt động. Đặc điểm của chu trình là lạc quan và sinh lực tràn trề muốn ban phát ân huệ và tiền bạc rộng rãi.

**Chu trình bốn.**— Bắt đầu từ 1 tháng 5 đến 10 tháng 6. Đây là thời gian để chúng ta làm việc với tinh thần khoa học, có phương pháp. Thời gian tốt nhất để hoạch định những chương trình trong tương lai — và hoạt động tích cực để thực hiện cách tốt đẹp. Đây là những ngày tốt nhất để chúng ta thực hiện một ngân quỹ mới; tổ chức lại công việc, kiện toàn lại sức khỏe, sửa sang lại nhà cửa, bắt tay vào chương trình dài hạn, chăm sóc đến những vấn đề quan trọng; thực hiện những quyết định lớn lao. Những ngày Thứ Tư và những ngày Thứ Năm đặc biệt thích hợp để chăm lo những công cuộc kinh doanh.

**Chu trình năm.**— Bắt đầu từ 11 tháng 6 đến 21 tháng 7. Đây là thời gian để hưởng lạc thú, để vui nhộn, mạo hiểm, để yêu, để gặt hái những kết quả tốt đẹp do những hoạt động khả quan trước đây. Đây cũng là thời gian để cương quyết, đầu tư, đi du lịch, trao đổi quan điểm với những người chung quanh, thay đổi chỗ ở, trau giồi thêm kiến thức. Những ngày Thứ Năm và



những ngày Thứ Sáu trong chu trình này thích hợp nhất để hưởng lạc.

**Chu trình sáu.** — Bắt đầu từ 22 tháng 7 đến 31 tháng 8. Đây là thời gian điều hòa êm tịnh. Thời gian tốt nhất để giúp đỡ bạn bè, gạt bỏ những điều ngô nghê, nắm lấy trách nhiệm, trù mến những người thương yêu. Đặc điểm của thời gian này là lòng nhiệt thành trước cuộc sống, tình yêu vẻ đẹp đối với ngoại giới. Đây là thời gian tốt nhất để tiếp dãi các bạn bè thân giao, gia nhập vào các tổ chức hữu ích công, trả nợ, kết hôn. Những ngày Thứ Sáu đặc biệt thích hợp cho các công cuộc làm ăn và tiếp xúc với những cá nhân liên hệ.

**Chu-trình bảy.** — Bắt đầu từ 1 tháng 9 đến 10 tháng 10. Đây là thời gian để chúng ta suy tưởng và ở yên lặng — một thời gian tốt để chúng ta lo bồi dưỡng tâm hồn, giải quyết những bối rối lo âu trong nội tâm, đọc thêm sách tôn giáo để tu tâm dưỡng tính. Đây cũng là những ngày thích hợp để nghiên cứu hay để theo đuổi những vấn đề về tinh thần, phân tích những nỗi khó khăn trong nghề nghiệp và trong công việc, cải thiện những cố gắng. Thời gian thích hợp để đi biển, để hòa mình với thiên nhiên, quan sát và học hỏi những hiện

tượng tâm linh, thần bí học, mở rộng kiến thức về triết học, tránh những chỗ tụ tập đông đúc. Nếu phải quyết định những công việc quan trọng, nên làm vào các ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy.

**Chu trình tám.** — Bắt đầu từ 11 tháng 10 đến 20 tháng 11. Đây là thời gian thích hợp nhất để lợi dụng mọi cơ hội cầu tiến, hoàn thành các hoạt động kinh doanh, chỉ huy người khác, tổ chức một câu lạc bộ, đảm đương thêm những trách nhiệm to tát. Nghi lực, hành động, hưu hiệu là đặc điểm của chu trình này, đặc biệt thu hoạch được nhiều kết quả trong các ngày Thứ Bảy.

**Chu-trình chín.** — Bắt đầu 21 tháng 11 đến 31 tháng 12. Đây là thời gian để chúng ta nâng cao tâm hồn lên, hướng về sự cao thượng, để thanh toán những công việc còn dang dở, giải quyết các mối lo âu trong ngoài, chừa bỏ các thói quen xấu. Dự định các kế hoạch trong tương lai. Những ngày cuối năm bao giờ chẳng là những ngày ta tĩnh sô, ta kiềm điềm lại dời sống bên trong, dời sống bên ngoài, rút các ưu khuyết điểm, để bắt đầu vào một năm mới với nhiều hy vọng hứa hẹn chiến thắng hơn. Những ngày Chủ Nhật thích hợp cho tâm hồn giải tỏa những ưu tư và tìm kiếm những chân lý mới.

(còn tiếp)

## tiếng hát học trò

### \* LỆ KHÁNH

Đề cám ơn tác giả *«Tiếng hát học trò»*  
của Văn-Quang — Và tặng Vương Kim Liên

Tiếng hát học trò mang màu hoa bé đại  
Mười bảy mùa xuân anh hiện đến trong hồn  
Khi lòng em trinh nữ tuổi cô đơn  
Em ấp mộng được trở thành ca sĩ  
Anh hai mươi một tâm hồn ủ mê  
Sóng loạn cuồng say mê thuyết hiện sinh  
Áo học trò em mười bảy băng trinh  
Yêu vội vã nên tình yêu dang dở  
Màu áo trắng vùi chôn thay màu đỏ  
Ánh đèn hồng nơi trà thất ca lâu  
Như thiêu thân say vạn sắc muôn màu

Dời định nghĩa bằng bạc vàng nhung gấm  
Nét ngây thơ hôm nào chờ son phấn  
Tiếng hát học trò đâu còn nữa anh ơi  
Liên của anh nay đã khác xa rồi  
Thời con gái em trả về quá vắng  
Quên em đi dừng trách em bội phản  
Chuyện chúng mình ngày ấy chả còn đâu  
Em theo chồng cho đẹp chuyện sông ngâu  
Và chôn kín tiếng ca ngày bé đại  
Ôi tiếng hát học trò thời con gái  
Nhiều ước mơ mà nuôi tiếc được đâu  
Trót đem thân vào trại lạc muôn màu  
Dành bỏ lại hoa tình yêu đương nụ



*Mình ơi,  
Chiến tranh ở V.N. hiện nay*



*có giông như chiến tranh ở  
Cao-Ly trước kia không ?*



**SÁNG** Chủ-nhật, Bà-Tú ngồi giặt áo quần trên sân xi-măng, ông Tú ngồi xem báo dưới giàn hoa ăng-ti-gôn cạnh đấy. Bà Tú bảo :

— Mình ơi, hôm chủ-nhật vừa qua, Thúy-Liễu, bạn của em, đi xe đò về Bà-Rịa, giữa đường bị mìn của Việt-Cộng, chiếc xe tan nát hết, hành khách chết và bị thương trên 30 người, may phước còn lại Thúy-Liễu với ba người sống sót. Nó kè chuyện lại cho em nghe, rùng rợn quá, Mình ơi.

— Đạo này đánh lớn nhiều nơi, như chiến tranh thật sự. Quân ta chết khá nhiều. Việt-Cộng chết cũng không ít.

— Đánh lớn ở đâu, hả Mình ?

— Em xem báo không thấy sao ? Đánh ở Đăk-xá, Pleiku, Kountum, Hậu-Nghĩa, Đức-Hòa, Định-Tường, Bà-Rịa, v.v...

— Em xem báo mà không đề gì trơn. Em chỉ xem tiêu thuyết • Cô gái Đăk-Long » thôi, hè !

— Em nên xem tin tức chiến sự để biết rõ tình hình nước nhà. Em sẽ thấy chiến tranh ở Việt-nam ngày nay cũng giống như chiến tranh ở Nam-Hàn và Bắc-Hàn trong những năm 1950 - 1953.

— Giống như thế nào ? Mình kè cho em nghe !

— Sau Đệ-nhị thế-chiến, năm 1945, xứ Đại-Hàn (mà Việt-nam ta thường gọi là Cao-Ly), bị chia ra làm hai : Bắc-Hàn và Nam-Hàn. Cũng y như Việt-nam bị chia ra Bắc-Việt và Nam-Việt vậy. Đường phân ranh Bắc-Hàn và Nam-Hàn là Vĩ-tuyến 38. Cũng như Vĩ-tuyến 17 qua sông Bến-Hải là ranh giới chia hai miền Nam Bắc Việt-nam. Đây, em xem bản đồ của Hàn-Quốc...

Trước 1945, Cao-Ly (Đại-Hàn) là một thuộc địa của Nhật-bản. Năm 1945, Nhật bại trận, liền bị Nga-xô kéo quân vào chiếm đóng cả miền Bắc đến vĩ-tuyến 38, và quân đội Mỹ chiếm đóng miền Nam, từ vĩ tuyến 38 trở vô. Thế là Đại-Hàn bị phân chia làm hai. Bắc-Hàn, thuộc ảnh hưởng Cộng-sản Nga-sô, với thủ-dô Pyong-Yang ; Nam-Hàn, thuộc ảnh-hưởng Mỹ, với thủ-dô Séoul.

— Cũng như Bắc-Việt, thuộc vùng Cộng sản Nga-Tàu, với Thủ-dô Hà-Nội ; Nam-Việt, thủ-dô Sài-gòn, theo ảnh hưởng Mỹ, phải không Mình ?

— Đúng thế.

— Dân số bên nào đông hơn so với Việt-nam ?



— Bắc-Hàn đất rộng hơn, nhưng lại dân số ít hơn : 9.230.000 người. Trái lại, Nam-Hàn, đất hẹp hơn, nhưng dân số đông gấp hai ; đến 20.370.000 người, (Theo bản kiểm tra dân-số năm 1960). Bắc-Hàn dĩ nhiên là phải theo chế độ Cộng-sản, dưới quyền cai trị độc tài của đại tướng Kim Il Song, cũng như Võ-Nguyễn-Giáp ở Bắc-Việt. Nam-Hàn thì có Tông-thống Syman-hee, (Lý-thừa-Vãng), ông già trên 70 tuổi có vợ là người Tây-phương cũng già như ông. Ông Lý-thừa-Vãng là bạn rất trung thành của Mỹ, như kiều Ngô-đình-Diệm.

Cuối năm 1948, Nga-sô và Mỹ đều rút hết quân đội chiếm đóng ra khỏi Cao-Ly (Đại-Hàn), nhưng Cao-Ly vẫn không thống nhất được, vì hai chế độ Nam-Hàn và Bắc-Hàn chia cách bởi vĩ-tuyến 38, vẫn chống nhau kịch liệt. Tình thế của Đại-Hàn lúc đó cũng giống hệt như Việt-Nam bây giờ vậy. Đúng một cái, đúng 4 giờ sáng ngày chủ-nhật 25 tháng 6 năm 1950, dưới một cơn mưa tầm-tã, quân đội Cộng sản của Bắc-Hàn ào ạt vượt qua vĩ-tuyến 38, kéo vào xâm chiếm Nam-Hàn. Thế là chiến

tranh Cao-Ly bắt đầu. Bị tấn công bất ngờ, quân đội Nam-Hàn phòng giữ biên giới ở vĩ tuyến, không kịp chuẩn bị đành phải rút lui. 48 giờ sau, ngày 27-6-1950, Séoul bị thất thủ. Quân đội Hàn-Cộng vào chiếm đóng Thủ-đô Nam-Hàn, trong lúc dân chúng kéo nhau đi lánh nạn chật đường chật sá...

Bà Tú đang giặt đồ, ngưng việc, ngó ông Tú với đôi mắt lo sợ :

— Mình ơi, lạy Trời Việt-Cộng không vào được Sài-gòn như kiều Hàn-Cộng vào chiếm Séoul !

— Chắc chắn là Thủ-đô miền Nam ta khỏi bị cảnh xâm-lăng tàn-khổc ấy. Vì tình-thế chiến tranh đã khác nhiều.

— Quân-đội Hàn-Cộng vào chiếm Séoul, rồi sao nữa Mình ? Bắc-Hàn có lấy hết Nam-Hàn không ?

— Không. Ngày lúc đó, Liên-Hiệp-quốc can-thiệp, bắt buộc Hàn-Cộng phải rút quân ra túc-khắc khỏi lãnh thổ Nam-Hàn. Nhưng Bắc-Hàn không nghe, cứ việc tiến quân vào Nam-Hàn và lần lượt chiếm gần hết các thành phố lớn ở miền Tây: Suwon, Chonju, Teagjon, Nampo,

Kofou... Nói đúng ra, với cái đà tiến-triển mạnh ấy, với chiêu thuật « biền người » ào-ạt lăng-xê vào các vị-trí đồn-trú của quân đội Nam-Hàn, người ta đã lo sợ rằng chỉ trong vòng một đời tháng quân đội Hàn-Cộng có thể chiếm hết cả Nam-Hàn mà không gặp sức chống cự nào đáng kể. Binh-sĩ của Lý thừa Vãng được người Mỹ trang bị đầy đủ, nhưng không kịp thì giờ ứng phó, và quen đời sống dễ dãi tưởng như thời bình, không có phòng vệ cần-mặt và chưa

được chuẩn-bị sẵn sàng để đánh đuổi địch quân.

Nhưng trong lúc đó, Liên-Hiệp Quốc không ngồi yên, và Tông-Thống Mỹ Harry Truman cũng đã dùng biện pháp cấp-tốc để cứu vãng Nam-Hàn. Một mặt L.H.Q. kêu gọi các quốc gia hội viên tình nguyện đem quân sang giúp Nam-Hàn, một mặt chính Tông-Thống Mỹ ra lệnh gấp rút đem Thủy-Lực-Không-quân Mỹ sang đánh đuổi quân Cộng-Sản. Đại-tướng Mac Arthur, 70 tuổi, vị anh hùng đã giải

*Lực quân Mỹ đang tấn công một vị trí của Hàn-Cộng bằng súng đại bác 75 ly không dài*





Tổng-thống Mỹ Truman và Đại-tướng Mac Arthur  
Tổng-Tư-lệnh quân-dội Mỹ và L.H.Q. tại Cao-ly

phóng Phi-Luật-Tân năm 1944, được đề cử làm Tổng-tư-lệnh quân-dội Mỹ và Liên-Hiệp-Quốc tại Cao-Ly.

Có nhiều nước sốt sắng đáp lại lời kêu gọi của Tổng-thống Truman và Liên-Hiệp-Quốc : Anh, Pháp, Bỉ, Án-độ, Úc, Norvège, Canada, Hòa-Lan, Thủ Nhĩ-Kỳ v.v...

Ngày 30.6.1950, Quân đội Mỹ chiếm đóng ở Nhật được lệnh sang tiếp viện cho Nam Hàn, trong lúc quân Bắc Hàn đã tiến sâu vào **hai trăm cây số** trong lãnh thổ miền Nam và chiếm cứ thành phố Mokpo. Ngày hôm đó, quân Mỹ đổ bộ ở Hải Cảng Fusan.

— Ngày 15 tháng, 9, cuộc



Tổng Thống Lý-thra-Vâng và phu-nhán

phản-công của Mỹ bắt đầu. Quân Mỹ chiếm Inchon, ở phía Tây Séoul, và hai hôm sau chiếm lại Thủ-đô Nam Hàn, đánh bật quân Cộng-Sản ra ngoài. Đồng thời, quân đội Anh và Úc cũng đã nối liền được với nhau ở Fusan. Từ đó, quân các nước L.H.Q. tiếp-tục đỗ-bộ ở Nam Hàn, và tham gia hăng say vào chiến-cuộc. Tháng 10, quân Đồng-Minh lấy lại được hất

các thành phố vừa bị Hàn-Cộng chiếm, và Đại-tướng Mac Arthur truyền lệnh quân LHQ vượt qua vĩ tuyến 38, đem chiến tranh qua ngay trên lãnh-thổ Bắc-Hàn, chiếm một phần đất đai khá rộng lớn của Hàn-Cộng. Quân Mỹ và L. H. Q. đang thắng-thé, tiến-mạnh ra đến biên-giới Trung-Cộng, thì một việc bất ngờ xảy ra làm đảo-lộn tình-hình quân-sự : ngày 27

**tháng 11**, Trung-Cộng nhảy vô vòng chiến, đề cứu Bắc-Hàn đang lâm nguy. Trung cộng lại áp dụng chiến thuật « biến người », và đội « tình-nguyễn quân Trung - Cộng » đãi lui được quân Mỹ và L.H.Q. Ngày 16-1-1951, Thủ đô Séoul của Nam-Hàn lại bị Cộng-quân chiếm lần thứ hai, và Cộng-quân thừa ưu-thể tiến vào phía Nam Séoul 200 cây số.

Nhưng ngày 14-3, đại-tướng Mac Arthur lấy lại được Séoul, đuổi quân Trung Cộng ra khỏi lãnh thổ Nam-Hàn, và mặt trận lại được củng-cố trên vĩ tuyến 38. Mùa đông 1950 và mùa xuân 1951, vì tuyêt nhiều quá, quân đội hai bên tạm ngưng hoạt động hai bên vĩ-tuyến.

— Thế là sau 6 tháng Bắc-Hàn tấn công vào Nam-Hàn quân L.H.Q. đã đây lui được Cộng Sản, dứt được Nam-Hàn, và củng cố mặt trận ngay trên vĩ-tuyến 38 ?

— Ủ. Bấy giờ Đại-tướng Mac Arthur thua thắng thế, lại dự định cho phi-cơ pháo-dài B.-29 bay sang Trung-Cộng và ném bom xuống các vị-trí kỵ-nghệ ở Mân-Châu (Manchourie), định tuyên chiến luôn với Trung-Cộng. Nhưng Tổng-thống Mỹ Harry Truman phản đối, và tất cả các chính phủ Đồng-minh, nhất là Anh, Pháp, cực lực chống lại kế

hoạch mở rộng chiến-tranh của Mac Arthur. Kế-hoạch ấy có thể gây ra Thế-giới đại-chiến thứ III.

— Sau cùng rồi sao, hả Mình ? Ai thắng ? Ai bại ?

— Chuyện thắng bại về sau, để ba hồi phân giải... Bấy giờ, vì Đại-tướng Mac Arthur muốn tự-đóng khiêu-chiến với Trung-Cộng không tuân lệnh Tổng-thống Mỹ và các nước Đồng-minh nên ông bị Tổng-thống Truman cách chức, và được tướng Ridgway lên thay thế. Đồng thời, Trung-Cộng và Nga-Sô cũng kêu gọi hòa-bình. Ngày 15-4-1951, chính-phủ Bắc-Hàn (Hàn-Cộng) cũng đề-nghị giảng-hòa, với Mỹ và L.H.Q.

— Rồi có giảng-hòa không, Mình ?

— Hòa chư. Tháng 6. Đại-biều Nga tại O.N.U. là Jacob Malik chính-thức kêu gọi đình-chiến ở Đại-Hàn. Nói đúng ra, thì chiến-tranh đã ngưng trệ rồi sau khi Mac Arthur đã đánh bại được quân Bắc-Hàn và Tình-nguyễn quân Trung-Hoa ra khỏi vĩ-tuyến 38, hồi tháng 3-1951. Nhưng tuy rằng không còn những trận đánh lớn nữa, chiến-tranh tuần-tiểu vẫn còn lai-rai đó đây, trên 14 tháng, không ai



Tướng Peng Teh Huai, đại diện Trung-Cộng, và Tướng Nam II, đại diện Bắc-Hàn, di dự Hội-nghị Đinh-chiến Pan-Mun-Yon

được, ai thua. Cuộc thương-thuyết đinh-chiến còn kéo dài lâu hơn chiến-tranh. Bắt đầu từ tháng 7-1952, hai bên nhóm họp ở Kaesong, bị ngưng trệ một tháng, rồi tiếp tục tại Pan-Mun-Yon, trên vĩ-tuyến 38. Cuộc thương-thuyết lại bị gián-đoạn nhiều lần, vì người Mỹ cương quyết không nhận những điều kiện của Cộng-Sản. Sau khi

Staline chết (6-3-1953), Nga-Trung-Cộng và Bắc - Hàn lại đề - nghị tái - họp - Hội - nghị đinh-chiến, và sau cùng, Hiệp-ước đinh-chiến thật sự được ký ngày 27-7-1953 tại Pan Mun Yon (Bàn mòn đầm), giữa Tướng Harrison, đại diện Liên-Hiệp-Quốc, Tướng Peng Teh Huai, đại diện Trung-Cộng, và Tướng Nam II, đại diện Bắc-Hàn.

Đúng 22 giờ đêm hôm ấy, tiếng súng hai bên đều im hẳn.

— Kết cuộc, trận chiến tranh Cao-ly có nhiều người chết không, hả Minh?

— Sau 3 năm kịch chiến, từ 25-6-1950 đến 27-7-1953, có 16 nước tham-dự với 5 triệu binh sĩ, tính cả hai bên có 1.800.000 người vừa bị chết vừa bị thương, trong số đó Trung Cộng bị 900.000 và Bắc Hàn bị 520.000, vừa chết vừa bị thương nặng... Riêng người Mỹ bị 33.624 người chết và 103.284 bị thương.

Mỹ, Nam-Hàn và L.H.Q. bị 12.763 tù-binh.

Bắc Hàn bị 69.000 tù-binh, Trung Cộng bị 5000 tù-binh

Số tù-binh này, của quốc gia nào được trả về quốc gia ấy,

trừ một số tù Trung Cộng và Bắc Hàn không chịu hồi hương được cho ở lại sát nhập vào quân đội Nam-Hàn.

— Vậy thì nếu đem so sánh, trận giặc ở Việt Nam hiện giờ chưa tham-gì đối với trận giặc Cao Ly, Minh nhỉ?

— Ở V.N. chỉ mới bắt đầu mà thôi. Có lẽ từ 20 tháng 7 nay trở đi, tình hình chiến sự sẽ biến chuyển mạnh hơn. Nhưng tình thế chính-trị cũng khác. Lần này Nga-sô không ủng hộ Trung-Cộng như hồi chiến tranh ở Cao Ly.

— Em thì em chỉ cầu nguyện Phật trù cho Việt Nam ta được mau mau thấy hòa bình trở lại. Đêm đêm ngủ nghe tiếng súng ầm ầm sõi ruột quá!

\* Diệu-Huyền

## Các bạn xem mỗi ngày trong nhật báo



- ★ XÃ THUYẾT CHÍNH TRỊ. của N.V.
- ★ THẠCH-BÍCH-SƠN, truyện bằng tranh của NGUYỄN-VŨ
- ★ NHẬT KÝ của DIỆU-HUYỀN.

Chủ nhiệm, Chủ bút: NGUYỄN-VŨ

## tem thư quốc tế

\* Trương-văn-Đông



T RANG bìa của PHÒ THÔNG hôm nay đã phô trương những tem theo đề-mục « Thế-giới chồng nạn đói » của các nước trên thế-giới mà trong Phò-Thông số 114 ngày 1.11.1963, trang 63 đã có đề-cập đèn. Đó chỉ là một trong các loại tem theo đề-mục mà sau đây là nguồn gốc của những cờ đã đưa những sưu-tập-viên bưu-hoa trên thế giới đèn chở sưu-tập bưu-hoa theo đề-mục.

Thuở trước, đời ông cha chúng ta, những sưu-tập-viên bưu-hoa trên thế-giới đều có tham-vọng sưu-tầm tất cả các tem của tất cả các nước trên thế-giới gọi là « Sưu-tập tông-quát ». Nhưng, đâu vượt mọi khả năng rồi cũng không mấy ai đạt được tham-vọng ấy.

Trong một mục-lục phát-

nành tại Nữu-Uớc năm 1862, người ta kê được 1.200 tem khác nhau đã được xuất phát trên thế-giới. Đến nay thì số tem ấy đã lên tới hơn 350.000 con.

Bởi thế, người ta cần phải hạn-chẽ tham-vọng ấy giữa khoảng đường và người ta đã nghỉ đến việc sưu-tầm hạn định về một phần của thế-giới như một châu hoặc một vài nước trên thế-giới như: sưu-tập tem Á-châu, tem Âu-châu... hoặc tem của nước Anh và các nước trong khối liên-hiép-Anh, hoặc tem của nước Pháp và các nước thuộc Pháp v.v... hoặc nữa là tem của từng nước như: tem xứ Monaco, St Marin, Vatican v.v...

Tuy vậy, sự hạn-chẽ ấy cũng chưa thỏa-mản được ước-vọng của các nhà sưu-tập

vì họ cho là hạn-chè như thế thì họ cũng chỉ biết được một số quốc-gia mà thôi, còn nhiều quốc-gia khác thì họ lại không được biết tới. Vì vậy mới nảy ra ý-nghị sưu-tập tem theo « ĐỀ-MỤC ». Với kiều sưu-tập này, sưu-tập-viên có thể tự do lựa-chọn theo sở-thích của mình một loại, một vần-de hay một kiều tem chung cho cả các nước trên thế-giới, không phải hạn-chè cho một Châu hay là một Quốc-gia, có thể đạt được một cách dễ dàng hơn.

Sau đây là một số các loại tem theo đề-mục :

— Tem Hàng-Không — Tem Danh-Nhân — Tem Thể-thao, Đại-Cạnh-Kỹ — Tem hình Đạo Giáo — Tem Chinh Phục Không gian — Tem Thể-giới của người tị-nạn — Tem Thể-giới diệt-trù sôt-rét — Tem Thể-giới chống nạn đói — Tem Cộng-Đồng Âu-Châu — Tem Muôn-Thú — Cây-cồi — Hoa-quả — Tàu-bè — Xe lửa v.v... và nhất là tem Hồng-Thập-Tự mà các nước trên thế-giới

vừa đồng thanh phát-hành loại tem « Kỷ-niệm Đệ Bách Chu Niên Hồng-Thập-Tự Quốc-Tế ».

**Tem Hồng-Thập-Tự.** — Môn sưu-tập này hiện rất thịnh-hành trên thế-giới. Những sưu-tập viên của đề-mục này hiện đã có trên 130 nước tham-gia với hơn hai trăm triệu (200.000.000) sưu-tập-viên.

Tem Hồng-thập-tự đầu tiên là tem của xứ Bồ-đào-nha (Portugal) đã phát-hành năm 1889 và đến nay thì trên 1.650 tem của trên 130 quốc-gia đã phát-hành.

### ● Người sáng-lập Hội Hồng-Thập-Tự

Từ trận giặc tại Solférino (một làng của nước Ý-đại-Lợi bị quân Áo (Autrichiens) chiếm cứ và quân Pháp đã thắng quân này ngày 24.6.1859, một chàng nghĩa-sĩ tên là Jean Henri Dunant có thiện tâm đã nghĩ đến vần-de cứu vớt những

thương-binhanh nằm ngang đầy các nhà thờ và trường học mà người ta đã phải dê chêt lẩn mòn vì thiêu phuong tiện săn-sóc, hồi đó chưa có những tổ-chức Y-té.

Jean Henri Dunant (cháu của nhà văn-si Jean-Jacques Rousseau) sinh tại Genève ngày 8 tháng 5 năm 1828, là người đã chứng-kiện trận giặc Solférino mà kêt quả đau thương là 40.000 người vừa chêt vừa bị thương. Dunant đã viết một cuốn sách nhan đề là: « Kỷ-niệm của Solférino », mà những nhà văn.vi thời bấy giờ rất mến phục và người ta đã hoan-nghênh cử-chi nhân-dao của Dunant.

Đến ngày 24.6.1859 Dunant đến xin yết-kiện Hoàng-đế Nă-Phá-Luân Đệ tam để trình bày những duyên-cớ hầu xin phép được nâng đỡ cho thương binh không phân biệt quốc-tịch, màu da, quân thù hay bạn. Y-kiện này đã được Hoàng-đế hăng-hái chấp nhận và cho phép Dunant được toàn quyền tổ-chức công việc săn-sóc thương-binhanh theo ý-nghia yêu cầu. Dunant đã hy-sinh cả tinh-thần lẩn vật-chất để ra tay

cứu giúp những binh-sĩ bị nạn.

Bốn năm sau trận giặc Sol-férino, ngày 7-2-1863, một ủy-hội gồm có 5 người là: 2 quân-y, Tướng-quân Dufour, ông Gustave Moynier và Dunant đã được tổ-chức tại Genève để định một kè-hoạch cho công việc từ thiện này do ông Moynier làm chủ-tịch và Dunant làm Tổng thư-ký. Dunant cũng đã được Hoàng-đế Nă-Phá-Luân Đệ tam mời đến điện Tuileries và được Hoàng-đế hứa sẽ giúp đỡ.

Từ đó trở đi, Dunant đã có ý-định lập một cơ-quan quốc-tế chính-thức để cứu-trợ thương-binhanh.

Đầu tháng chín năm ấy (1863) một đại-hội quốc-tế Y-té đã được tổ-chức tại Berlin (kinh-đô nước Đức), Dunant định nhân cơ-hội này sẽ phô-biền chủ-trương nhân-đạo ấy và đã được toàn thể hội nghị hoan-nghênh đồng thời phô-biền trên báo giới thuở ấy.

Đến ngày 2-8-1864 một hội-nghị Quốc-Tế Hồng-Thập-Tự lại được tổ-chức tại Genève và bốn ngày sau cuộc hội-nghị

này thì một Hiệp-Định đã được ký-kết giữa 12 quốc-gia, mở đầu cho cuộc tiến-triển của Hội Hồng-Thập-Tự Quốc-Tế có trụ-sở tại Genève. Theo Hiệp-Định này thì tất cả các Quân-Y-Viện của các nước trên thê-giới đều kề như những cơ-quan trung-lập và ở đó, tất cả các thương-binhs đều được tập-trung để được săn-sóc, không phân-biệt quốc-tịch, màu da hoặc quân-thù hay bạn.

Hoạt-động của Hội Hồng-Thập-Tự không chỉ chú-trọng về tác-dụng trong lúc giặc-giá

mà còn là một nghĩa-cử trong lúc thời bình do những thiên-tai gây-nên như động-đất, bão-lụt, dịch-khí, bệnh Lao, Ung-thư, vân-vân...

Tác-giả của những hàng trên đây cũng hân-hạnh khuyễn-khích các bạn sưu-tập chuyên-biệt về các loại sưu-tầm, nên chọn đề-mục tem Hồng-Thập-Tự, và khi có dịp, sẽ thây minh được góp-phản vào ý-chí xây-dựng cho sự thành-công trong việc cứu-trợ đặc-biệt cao-quý cho nhân-loại.



## THU LÂM ĂN THƯ QUÁN

231-233, Phạm Ngũ-Lão — Sàigòn

Điện-thoại : 25.861

Số thương-mại Sàigòn số 640 A

Số Quốc Gia Danh Bộ 25 129 54 001

- In sách báo, các loại sô sách, giấy tờ văn-phòng bằng Việt, Pháp, Anh, Hán-tự.
- In lịch treo — Lịch bò túi — Nhận hiệu, bao hộp — Đóng sách đẹp
- Cung cấp dài hạn - ăn-phàm, dụng-cụ văn-phòng cho công-sở, tư-sở, tại Sàigòn và các Tỉnh.
- Có xưởng máy cung cấp các thứ phù-hiệu, cờ cho các hiệu-doàn, nhận-cờ áo (étiquettes) lớn, nhỏ, dù loại, dù cờ. Màu đẹp, bền không phai.
- \* Gởi bưu-phieu thanh-toán xin dùng Thiếp-phieu mẫu CH. 1418 (do Bưu-điện-phát-không) chuyền-tiền vào Trương-mục :

Sàigòn T/M số 2701

## THU LÂM ĂN THƯ QUÁN

- \* Gởi tiền bằng cách này không tốn-cước mandat và cò-thơ chi-cả, lại được nhanh chóng và không sợ bị thất- lạc.

# ÔNG HOÀNG BÉ

(le petit  
prince)

★ Saint Exupéry

• MẠC-TRIỀU-LINH dịch

Tôi gặp Hoàng Bé...

CÁCH đây sáu năm, chiếc phi-cơ của tôi bị trục-trặc máy giữa sa-mạc SAHARA. Không có thợ-máy, không có hành-khách nào đi cùng tôi chuyến máy-bay đó, tôi phải lo làm thế nào để cố gắng một mình mà hoàn thành một công-việc sửa-chữa khá khó-khăn. Đó là cả một vấn đề đối với đời tôi. Tôi không có đủ nước uống được tám ngày.

Đêm đầu tiên tôi ngủ trên bãi cát, cách xa mọi nơi có dân-cư, ít nhất là ngót hai ngàn cây-số. Thật là cô-dộc hơn cả-kẻ đắm-tàu lênh-dênh trên chiếc mảng giữa biển khơi. Vậy thì bạn hãy

tưởng tượng tôi ngạc-nhiên biết bao-nhiêu, khi tảng-sáng có tiếng nói thô-thê bên tai, đánh-thức tôi dậy :

— Này ông !... ông vui lòng vê cho tôi một con cừu con nhé !

Tôi nảy bắn người lên, chẳng khác gì bị sét-dánh. Tôi đã dụi mắt, đã nhìn kỹ và đã trông thấy một cậu-bé thật kỳ-dị đang đứng ngắm-nghía tôi một cách-trịnh trọng lắm. Tôi cứ dương-trô-trô hai con-mắt tròn-xoe vì ngạc-nhiên mà nhìn cậu ta. Xin bạn nhớ cho rằng tôi đang ở cách xa nơi có dân-cư ngót hai ngàn cây-số. Đến lúc định-thần được tôi ấp-úng hỏi :

— Cậu... cậu làm gì ở đây ? !

Giọng cậu bé vẫn nhỏ nhẹ, dù dường như đang nói một việc rất nghiêm trang :

— Ông vui lòng vẽ cho tôi một con cừu nhé !

Thế là từ đấy tôi được quen biết cậu HOÀNG BÉ... (1940)

Hồi tôi lên sáu, có một lần tôi được xem trong quyển sách nói về Rừng-Hoàng nhan đề là « Những chuyện có thực », một bức vẽ thật là đẹp. Đó là bức vẽ một con trăn đang nuốt một con thú.

Trong sách nói : « Giống trăn nuốt nguyên cả mồi, không nhai. Nuốt xong chúng không cựa quậy được nữa và ngủ liền trong sáu tháng để tiêu-hóa. »

Thế là tôi đâm ra nghĩ rất lung về những chuyện trong rừng sâu và đến lượt tôi, với một cây bút chì màu, tôi cũng vẽ được bức vẽ thứ nhất của tôi.

Tôi đưa tác phẩm của tôi cho các người lớn xem và tôi hỏi họ trong bức tranh có sợ không.

Họ đáp : « Cái mū chử cái gì mà sợ ».

Tôi đâu có vẽ mū. Đó là con trăn đang tiêu-hóa một con voi đấy chứ. Thế là tôi phải vẽ lại trong bụng con trăn để cho các người lớn hiểu. Nói với người lớn bao giờ cũng phải giải-thích.

Các người lớn mới khuyên tôi nên vẽ những bức vẽ trăn kín bụng, trăn hở bụng, đề mà chú ý đến Đja-du, Sứ-ký, Toán pháp và văn-phẩm thì hơn. Do đó, mới lên sáu tuổi, đầu tôi đã phải bỏ cả một tương lai làm họa-sĩ. Thật là rực rỡ sáng lạn. Hai bức vẽ số một và số hai của tôi bị thất bại, khiến tôi chán ngán. Mấy người lớn chẳng bao giờ họ hiểu cái gì của mình cả, mình là con trăn, mệt vô cùng, luôn luôn lúc nào cũng phải giải-thích cho họ.

Thành ra tôi phải chọn nghề khác, tôi học cầm lái máy bay. Tôi đã bay gần khắp thế giới. Mà đúng thật, học địa-du quả có ích. Chỉ thoáng nhìn là tôi phân biệt được đâu là nước Tàu, đâu là nước Mỹ. Thật là cẩn lâm, nhất là khi mình lạc ban đêm.

Trong đời tôi, tôi đã tiếp xúc

bao lần với biết bao nhiêu là người đứng đắn nghiêm-trang. Tôi đã sống rất nhiều với người lớn. Tôi đã được quan sát họ rất gần. Ấy thế mà ý kiến tôi đối với họ chẳng thay đổi được mấy.

Mỗi khi tôi gặp một người có vẻ sáng suốt một chút, là tôi đem bức vẽ số một của tôi ra thử lại. Tôi vẫn giữ bức vẽ ấy. Tôi muốn biết người ấy có thật có trí hiếu khôn. Nhưng lần nào người tôi hỏi cũng trả lời : « Đó là cái mū ». Thế là tôi chẳng nói chuyện trăn, chuyện rừng hoang, chuyện sao, chuyện trăng gì nữa. Tôi nói chuyện vừa tầm hiểu biết của họ, chuyện đánh bài, chuyện đánh bóng, chuyện chính-trị, chuyện quần áo. Thế là cái người lớn ấy tỏ ra rất vui mừng đã quen biết một kẻ thật là đúng mực biết điều.

## II

Tôi cứ sống một mình như thế, hầu như chẳng có ai để nói chuyện với tôi, cho đến lúc bị hỏng máy giữa sa-mạc Sahara, cách đây sáu năm. Hình như có bộ phận nào trong máy bị vỡ. Đi cùng chuyến máy bay không có lấy một người thợ máy hay hành khách, tôi phải tự liệu làm

sao một mình mà hoàn thành công việc sửa chữa khá khó-khăn. Đối với tôi, đây là một vấn đề sống hay chết, không có đủ nước uống trong tám ngày.

Đêm đầu tiên thế là tôi ngủ trên bãi cát, cách mọi nơi dân cư ở ít nhất là ngót hai nghìn cây số. Tôi bị cô độc hơn là kẻ đắm tàu lênh đênh trên chiếc mảng giữa biển khơi. Bạn thử nghĩ tôi nhạt nhiên đến thế nào, lúc tảng sáng nghe thấy có tiếng thỏ thè làm tôi thức giấc :

— Ông này... ông vui lòng vẽ cho tôi một con cừu nhé !

— Cái gì ? !

— Ông vẽ cho tôi một con cừu ...

Tôi nảy bắn người lên như bị sét đánh bên tai. Rồi dụi mắt rồi nhìn, thì thấy một cậu bé thật là kỳ dị, đang đứng ngắm nghía tôi một cách trịnh trọng. Đây là cái nhìn của cậu ta mà sau này tôi đã vê được. Nhưng cố nhiên bức vẽ không thè nào đẹp bằng người mẫu. Đầu có phải lỗi tại tôi. Mấy người lớn đã làm tôi nản lòng không theo đuổi nghiệp vẽ từ lúc tôi lên sáu, như vậy tôi đâu có

hoc vē gì nữa ngoại trừ những con trăn kín và trăn hở.

Thành ra tôi đương mắt tròn xoe nhìn sự xuất hiện bất ngờ. Xin bạn đọc đừng quên rằng tôi đang ở cách xa mọi vùng có dân cư ngót hai nghìn cây số. Thế mà trong cậu bé của tôi chẳng có vẻ gì là bị lạc đường, mệt nhọc, đói, khát hay là sợ hãi. Cậu không có một dấu hiệu nào của một đứa lạc giữa sa mạc. Đến lúc tôi định thần được, tôi ấp úng :

— Cậu... cậu làm gì ở đây ?

Giọng cậu bé vẫn nhỏ nhẹ, dịu dàng, như đang nói một vấn đề gì rất quan trọng :

— Ông vui lòng... vê cho tôi một con cùu...

Khi sự bí-mật làm cho mình xúc động quá nhiều, mình không dám cưỡng mà trái ý. Tuy rằng đang ở cách chỗ có người ở

**ĐÃ PHÁT HÀNH: KHÔNG BỜ BỀN, Thơ của TUỆ-MAI**

Bản thường 40đ — Bản quý 90đ.

Xin liên lạc nơi : Ô. Trần-quốc-Phiên K-8, Cư-Xá Đại học Ngã-Sáu, Chợ-lớn. Bạn đọc Phồ-Thông có thể hỏi tại Tòa soạn P.T.



K.N. số 251 BYT/QCDP/18-10-63

ngó hai nghìn cây số, và đang gặp sự hiềm nguy chưa biết có qua khỏi hay không. Kèm thật là vô lý ! Nhưng tôi cũng lấy trong túi ra một tờ giấy và một cây bút máy. Bấy giờ tôi sực nhớ trước kia chỉ mãi học địa-dư, sử-ký, toán pháp và văn-phẩm, nên tôi nói với cậu bé, (hơi bức mình) là tôi không biết vẽ. Cậu đáp :

— Không sao. Ông cứ vẽ cho tôi một con cùu !

Vì tôi chưa vẽ con cùu bao giờ, nên tôi vẽ lại hai bức vẽ duy nhất của tôi. Bức vẽ con trăn kín. Tôi sững sốt khi nghe thật cậu bé nói :

— Không ! không ! tôi không thích con voi trong bụng con trăn. Con trăn thì nguy hiểm lắm, mà con voi thì quá kinh chàng. Chỗ tôi nhỏ lắm. Tôi cần một con cùu. Ông vẽ cho tôi con cùu. (còn tiếp)



## Hồi ký của NGUYỄN-VŨ ★ Hồi ký của NGUYỄN-VŨ

(tiếp theo P.T. 129)

TÀU đồ ga Huế vào khoảng 8 giờ sáng, người lính tập đưa tôi đến sảnh Mật-Thám. Đây là lần thứ ba tôi đến Huế. Hai tay bị còng, còn bị người lính tập mang súng dẫn đi qua các đường phô đồng nghẹt người, xe qua lại, tôi cúi đầu xuống bước đi, vừa hồi tưởng lại hai lần trước tôi đến Huế. Lần đầu tiên, tôi hãy còn là cậu học sinh ngày thơ 17 tuổi, đến thăm Huế, ngắm các thăng cảnh Huế, ăn dưa món Huế, mè-xứng Huế, Bánh-bèo Huế, và được đèn hầu thăm Cụ Phan-Bội-Châu. Tôi được hoàn toàn thỏa mãn. Lần thứ hai, tôi 24 tuổi, từ Hà Nội vào Sài-gòn, ghé qua Huế, ở lại mầy ngày diễn-thuyết và di chơi trên Sông Hương. Tôi lại được Cụ Phan-Bội-Châu tiếp-kiến trong chiếc thuyền nan của Cụ suốt một đêm trắng, và tôi cũng được thỏa-mãn như lần trước. Tôi đã yêu Huế, mè Huế, nhớ Huế, như yêu nhớ một cô tình-nhân tha-thướt, diêm kiều. Nhưng bây giờ đây, tôi đặt

chân lên đất Huè, bị một người lính tập mang súng đi kèm, và hai tay bị còng trong chiếc khóa sắt. Nhiều người đi đường, ngó tôi, dòm tôi. Nhiều cô gái Huè nhìn tôi, dưới chiếc nón bài thơ mơ-mộng. Tôi muôn đi nhanh để đến sở Mật-Thám cho rồi.

Thầy nhiều Thầy Ký trong các văn-phòng chạy ra các cửa sổ nhìn tôi với đôi mắt tò mò lúc người lính tập dẫn tôi đi qua hành-lang sở Mật-Thám, tôi có cảm-tưởng rằng ở đây họ đã biết tin tôi bị giải vào Huè sáng nay. Tôi cúi đầu đi, không muôn ngó họ. Tôi vào một phòng giày, một ông Tây, lai truyền lệnh mở còng tay cho tôi. Xong, ông gọi điện thoại nói với ai vài ba câu rồi đặt máy nói xuồng, ông bảo tôi :

— Ông Bourotte (1) muôn gặp anh.  
Tôi hỏi :

— Thưa, ông Bourotte là ai?  
— Ông Chánh.

Ông Tây-lai đưa tôi vào văn-phòng rộng lớn của ông Chánh Mật-Thám Trung-Kỳ. Ông nãy nhìn thẳng vào mặt tôi, bảo tôi :

— Người ta không thích cho anh ở Hà Nội (Vous êtes indésirable à Hanoi) nên họ trực-xuất anh về Trung-kỳ. Nhưng ở Trung-kỳ, anh bị coi là một kẻ phá rối nguy hiểm (un dangereux perturbateur). Anh hiểu tại sao chứ ?

— Thưa ông, tôi không hiểu, vì tôi ít có ở Trung-kỳ và tôi không hề có hoạt động gì ở Trung-kỳ cả trong những lúc tôi về quê nhà nghỉ hè một vài tháng.

— Tòa án Hà Nội có phạt anh, tháng tư, năm 1936, 6 tháng tù và 3.000 quan tiền và về tội viết báo « Bạch-Nga » chống Triều-đình An-Nam (La Cour d'Annam) và chính-phủ Bảo-hộ Pháp, và xúc-phạm đèn uy-quyền và an-ninh quốc gia. Như vậy, anh đâu phải là một con chiên con ?

(1) Tôi nghe tên nhưng không biết viết như thế có đúng theo chánh-tả của tên ông không ?

Tôi làm thính, không chồi-cãi. Nhưng tôi muôn lợi dụng cơ-hội để hỏi :

— Thưa ông, tại sao tôi bị bắt và bị trực-xuất ra khỏi Bắc-kỳ ? Vì tôi nghĩ rằng..

Ông Bourotte, trông bê ngoài rất trầm-lặng, bỗng nỗi giận ngắt lời tôi :

— Tôi không cần biết anh nghĩ cái gì. Hiện giờ anh là người tù. Nhưng tôi không muôn giữ anh ở Huè. Tôi đã ngày nhung kẽ như anh rồi (J'enai marre des gens comme vous). Tôi trả anh về ông Liverset ở Quảng-Ngãi. Ông muôn làm gì anh đồng-làm.

Ông Bourotte bầm chuông trên bàn và ngay sau đó ông Tây lai trở lại dắt tôi ra hành lang nơi đây đã có sẵn một thầy ký hình như chờ đợi mệnh lệnh. Ông Tây lai bảo thầy đó mây cầu rồi thầy dắt tôi đi. Lần nãy tôi khỏi bị còng tay, nhưng tôi rất khó chịu khi tôi thấy vài chục nhân viên trong sở Mật-thám ra ngoài hành lang và nhìn tôi từ đầu xuống chân với đôi mắt ranh mảnh. Ra khỏi cồng-sở thầy ký tay dắt xe đẹp, trông thầy chiếc xe kéo đang đi chậm chạp để kiềm khách gần đây, bảo tôi :

— Nếu ông muôn đi xe kéo cho mau cũng được.

Tôi thực thà nghĩ rằng thầy ký mật-thám thương hại tôi nên muôn mời tôi lên xe kéo.

Xe quẹo mày đường rồi ra đại lộ Jule Ferry. Thầy ký đi xe đẹp kèm sát xe tôi. Tôi vui mừng được trông thầy lại sông Hương và những chiếc đò của những cô gái Huè mặc áo vá-vai trôi lơ lửng trên sông. Tôi quên hẳn mình là một người tù và có cảm-tưởng mình là một khách du lịch đang ngồi xe đi hóng gió. Vài nhóm nữ sinh mặc áo tím, tà áo phất phơ đi trên lề đường nói cười ríu-rít. Người phu xe quay lại hỏi tôi :

— Bầm quan đi đâu ?

Ngồi trên xe tôi phì cười quay sang hỏi thầy ký mật-thám :

— Đi đâu thầy ?

— Đồn lính tập.

Xe chạy một quãng xa thì đèn trước cồng-dồn. Thầy ký bảo anh phu xe :

— Đô đây.

Tôi tưởng thấy ký trả tiền xe nên tôi đứng chờ, nhưng thấy bảo tôi :

— Ông trả tiền xe đi.

Tôi đứng ngần người, vì tôi làm gì có tiền ! Từ nhà lao Vinh ra đi, tôi còn mày các bạc trong túi thì đã bị trả tờ phở gà cho bác lính tập và mua thuốc hút trên xe lửa. Thấy ký sừng sộ với tôi :

— Ông không có tiền sao ông lên xe kéo ?

Tôi mắc cở quá nhưng cũng đành phải trả lời :

— Tôi tưởng thấy có lồng tót mời tôi lên xe.

Thầy ký trả mắt ngó tôi, với giọng nói chưa chát :

— Đáng lẽ tôi phải còng tay ông và cột dây xích dắt ông đèn dây mới phải, nhưng tôi cho ông tự do đi xe đèn dây là từ tè lầm rồi, ông còn bắt tôi trả tiền xe cho ông nữa sao ?

Tôi dịu giọng trả lời :

— Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi thầy ạ. Thành thực tôi cứ tưởng rằng không phải tôi trả tiền xe vì tôi đi xe lửa từ Hà-Nội vào đây có trả xu nào đâu. Nhưng bây giờ lỡ rồi thì thầy trả dùm tiền xe cho tôi, rồi chứng nào tôi hết ở tú ra, sẽ xin trả lại thầy.

Nhưng hình như thầy Ký cũng không có sẵn tiền trong túi và có lẽ thầy cũng thương hại tôi nên thầy cười nói với mày ông lính tập đứng đồng trước cổng :

— Bác mô có tiền làm phước trả dùm năm xu tiền xe cho thầy ni ?

Một thầy cai lên tiếng :

— Người mõi đi xe thì người nó trả tiền chứ răng bắt bọn tui trả ?

Một bác lính hỏi :

— Anh ni là ai ? Tại răng đèn đây ?

Thầy Ký mật thám giảng giải cho mọi người hiểu :

— Ông ni quê quán Quảng Ngãi, ra Hà-Nội viết báo viết sách chỉ đó, bị mật thám ngoài đó trực xuất về đây. Cụ chánh

không cho giam ông ni ở đằng sờ vì đằng nớ nhà giam đã chặt hết chỗ. Cụ chánh bảo đem gởi nhờ ông ni ở đây, đợi đánh điện vô báo tin cho mật thám Quảng-Ngãi. Đây, có thơ của cụ chánh gởi cho cụ Giám binh.

Người lính nhìn tôi, hỏi :

— Ông ni tên chi ?

Tôi không muồn trả lời, Thầy Ký mật thám bảo :

— Ông Nguyễn Vỹ làm thơ viết báo đó mà.

Một người lính khác gật đầu làm ra vẻ biết tôi nhiều lắm :

— À ! Ông Nguyễn-Vỹ là ông ni đây hì ? Tui nghe tên ông mà.

Nói xong người lính móc túi lấy bốn xu trả cho anh phu xe. Anh này túm tim cười chia tay ra nói :

— Xin thầy năm xu chó.

Người lính nạt nộ :

— Thời mị, người ta đi ở tù không có tiền, tao trả bốn xu cho ông được rồi.

Tôi cảm ơn người lính tập và theo thầy ký vô văn phòng ông Giám binh. Không biết trong thư ông Chánh Mật-thám viết gì mà ông giám-binh đọc xong la rầm lên :

— Trại lính khô xanh không phải là nhà tù. Tôi không phải là người giữ tù. Tại sao không đem giam nó bên lao xá ? Ở đây không ai canh gác lõi hắn tròn mặt thì sao ?

Nhưng rồi ông dịu giọng bảo với ông đội lính tập với một giọng cười khôi hài :

— Đây là một người tù mà người ta không biết phải giam ở đâu vì thật ra hắn không phải là người tù. Đây là một kẻ nguy hiểm (un individu dangereux) mà ông chánh mật thám không muồn giữ trong cái hộp của ông (...ne veut pas garder dans sa boite) ông đánh giây giép vào mặt thám Quảng-Ngãi bảo ở đây phải nhận lãnh hắn. Từ bây giờ đèn chiếu mặt thám Quảng Ngãi sẽ trả lời. Trong khi chờ đợi, ông Bourotte gởi hắn cho bọn mình canh gác giùm. Anh xem thầy có vô lý không ?

Ông đội lính tập cười không trả lời. Ông giám binh nói tiếp :

— Anh đem hắn xuống giữ tạm ở phòng gác. Coi chừng đừng để hắn tròn nhé. Nếu từ giờ đèn năm giờ không ai quyết định về số phận của hắn thì trả hắn lại cho Mật-thám.

Suốt câu chuyện ông Giám-binhh không hỏi gì tôi, nhưng tôi nghĩ thầm : té ra đèn giờ này mà tôi vẫn chưa biết số phận của tôi sẽ như thế nào ! ...

(còn nữa)



Để phục vụ Quý vị Thân chủ đắc lực hơn

**Agence LEFORT**

SỞ TRINH SÁT TƯ

34, đại-lộ Thống-Nhất — Saigon

Địa chỉ mới:

Kế từ: 1 - 7 - 1964

Đ

138-A, Hai bà Trưng — SAIGON

Điện thoại: 22.544

## Nước Ngọt «CON CỘP»

*Nguồn mạch Sức Khỏe  
và Vui Tươi*



Nước Ngọt «CON CỘP» mỗi chai  
là nguồn Vui Mạnh kéo dài Tuần

## HỒ, Bồ-phế linh-dơn Thụy-Lâm loại A

TRỊ : Các chứng ho lâu năm, nhiều đàm, ho cảm, ho  
đàm, ho gió, yếu phổi, rang ngực, tự nhiên sút cân.

## Bạch-Đối, hoàn Thụy-Lâm

TRỊ : Cứng đầu côn, ngứa cửa mình, ra huyết  
trắng (Các tiệm thuốc Bắc đều có bán)

Nhà thuốc THỤY-LÂM, 191 Gia-Long, Saigon

KN. số 425 ngày 25-9-63

## Gần Đến kinh kỳ, Bần thần đã dượi, hay là đang hành kinh mà đau bụng, uống :

Lôi Công Hoàn « ÔNG TIÊN ». Hỏi các tiệm thuốc Hoa-Việt.  
Saigon 228 Lê-thánh-Tôn. Nhà thuốc « Ông Tiên », Phú-Lâm Cholon  
K.N. BYT. số 1 — 9-5-63

## Phong Ngứa, Ghé chốc, lở lói, gai tối đâu lan tối đó không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà hết, uống Giải Phong Sát-Độc-Hoàn « ÔNG TIÊN » 30 năm sáng lập. Hỏi các tiệm thuốc Hoa-Việt.

Nhà thuốc Ông Tiên Phú-Lâm Cholon (K.N. BYT. số 3 — 9-5-63

1) CÁC CHỨNG HO Ho Phong, ho đàm, ho siêng Ho rang  
tức ngực, ho lâu ngày, ho sản hậu, nên dùng HƯƠT PHẬT  
PHÒNG LAO THẢO do Tang Nha chế tạo, đề mạnh Phổi lành ho.

2) Yếu Tim, Đau Tim, Thần Kinh suy yếu ! dùng AN THẦN  
BỬU trị các chứng tim đập hồi hộp, mất ngủ xây xẩm chóng mặt,  
Dùng đế an thần định tĩnh, mất gan dễ ngủ.

3) ĐẠI BỔ LONG PHUNG TINH : Thuốc bồ cho người lao  
tâm, lao lực, mệt mỏi đau lưng kém ăn ít ngủ, và các chứng thiếu máu.

4) Bình của Phụ nữ : Kinh nguyệt bất thường thiếu máu, mất  
mét, đau lưng, bạch đái hạ ít ăn ngủ, nhức mỏi tay chân quí Bà  
dùng PHỤ NỮ HỒI XUÂN TỐ.

5) Bình Phong Thấp, đau khớp xương, nhức gân, tê bại, tay chân  
hay đờ mờ hối tú chi bài hoải dùng THẢO LINH SƠN Di An Hòa.

6) Quí Bà có thai bị bệnh thiếu máu sanh ra uya mửa, bần thần,  
mệt, đau trắng đau lưng. Quí Bà dùng : DƯỠNG THAI BẢO  
SẢN HOÀN Di An Hòa.

7) Ai có bệnh Phong ngứa, ghé chốc, lở lói ngoài da tìm thuốc  
GIẢM NGỨA Di An Hòa đế lọc máu giải phong.

(Có đế bán ở các tiệm thuốc Bắc)

Tổng Phát hành : Nhà thuốc DI AN HÒA

252-A LÊ THÁNH TÔN Saigon — BYT/Kiêm Nhận ngày 18-12-1963.

## CÙ-LÀ





KINH - LÝ - VĂN - PHÒNG

110, đường Nguyễn-Huệ — Saigon

Điện-thoại: 23.187



Phạm - Văn - Lang

Giám-Định Trắc-địa-su  
Géomètre — Expert

373, Phan-thanh-Giản

SAIGON

Giấy phép số 282 CLV/TI/NB ngày 9-10-1961

Quản-nhiệm: NGUYỄN-VŨ

In tại THƯ-LÂM-ÁN THƯ-QUÁN  
381-383, Phạm Ngũ-Lão — Saigon