

PHÔ-THÔNG

TẠP - CHÍ

GỘP PHẦN XÂY-DỰNG VĂN-HÓA VIỆT-NAM
PHỐ-BIỂN VĂN-HÓA ĐÔNG-TÂY KIM-CỘ

Giám-đốc, Chủ-bút: Nguyễn-Vỹ

Tòa-soạn: 233, đường Phạm-Ngũ-Lão, Sài-gòn — Đ.T. 25.861



NĂM THỨ VI ★ số 125 ★ 1-5-1964

1.— Hùng-Vương (thơ)	Nguyễn-Vỹ	8 — 9
2.— C.I.A., lật đồ chẽ độ độc tài	Chiến-Thắng	10 — 16
3.— Tiếng nói của con tim (truyện ngắn)	Tố-Nga	17 — 24
4.— Chiếu (thơ TĐBN)	Nguyễn-văn-Còn	25
5.— Thần thoại Hy-lạp — La-mã	Đàm quang-Thiện	26 — 29
6.— Đường hầm dưới lòng sông	John Gaselee	30 — 31
7.— Loài người chiếm Hỏa-tinh	Phi-Sơn	32 — 39
8.— Tiếng đêm (thơ)	Lê-hoài-Trinh	37
9.— Một khoa học mới	Thắng-Tiến	38 — 42
10.— Những người dân bà lừng danh: Elisabeth Tân-Phong	Elisabeth Tân-Phong	43 — 47
11.— Nỗi nhớ bên trời (thơ)	Hoài-Viet-Nhân	48
12.— Hận (thơ)	Lệ-Thiên-Thanh	49
13.— Những bí mật trong thế chiến	Thiếu-Sơn	50 — 54
14.— Quần đảo Côn-Sơn	Sơn-Vương	55 — 61
15.— Tuấn, chàng trai nước Việt	Nguyễn-Vỹ	62 — 65
16.— Yêu mai xuân này (thơ TĐBN)	Tuệ-Mai	66
17.— Tâm tình trên đảo Phú-Quí	Hoa-Tịnh-Linh	67 — 71

18.— Bắc thư Saigon	Cô Minh-Đức	72 — 76
19.— Tiếng nói gái trai thế hệ	Phò-Thông	77 — 86
20.— Im tiếng (thơ)	Phương-Lan	87
21.— Phê bình sách mới: Nai của T.T. Kiệt	Nguyễn-Vỹ	88 — 91
22.— Minh ơi! Văn nghệ Phi-châu	Diệu-Huyền	92 — 98
23.— Thán phản (thơ)	Trần-Nhân	99
24.— Khúc nhợ (truyện ngoại quốc)	Guy de Maupassant	100—106
25.— Cụ Trần-Đường, anh hùng chống Pháp	Chương-Thanh	107—108
26.— Người tù 69	Nguyễn-Vỹ	109—113
27.— Cố đơn (thơ)	LÊ-TRUNG-TRANG	114—115
28.— Phô-Thông vòng quanh thế-giới	Xuân-Anh	116—119
29.— Thư bạn đọc	P. Th.	120
30.— Đáp bạn bốn phương.	Diệu-Huyền	130
• Tranh vẽ	Ngọc Dung	



* Chúng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về những bài lai cảo của bạn đọc, (theo thề-lệ chúng của các tạp-chí quốc-tế).

* Bài lai cảo không đăng, không trả lại.

* Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiện trích đăng những bài trong tạp-chí PHÔ-THÔNG, nhưng yêu-cầu đề rõ xuất-xứ: « Trích Tạp-chí PHÔ-THÔNG » và đừng viết tắt.

* Cấm trích, dịch, phỏng dãng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.

* Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays. Copyright by PHÔ-THÔNG, printed in Viêt-Nam.

Tổng-phát-hành PHÔ-THÔNG ở Âu-Châu và Phi-châu

• Notre représentant général pour l'Europe et l'Afrique

• Our general agent in Europa & Africa

LONG-HIỆP

13, Rue de la Montagne Ste Genevière — PARIS V^e
(vente — abonnements — Publicité)



Hùng-Vương



* Nguyễn - Vỹ

Hùng - Vương ! Hùng - Vương !
Mười-tám đời xây đắp Quê - hương.

Khai sơn, lập Quốc,
Giao - chỉ, Việt - thường,
Mở mang đất nước,
Gìn - giữ biên - cương,

Xây dựng cơ - đồ Nam - quốc,
Oai - hùng một cõi Nam - phương !
Rồng - Tiên huyết - thống, khí thiêng nung - nóng,
Bốn nghìn năm gột rửa mẩy tảng thương !

Ông cha oanh liệt
Con cháu hùng cường
Huy - hoàng - sông núi,
Tô - diêm máu xương,

Gương mặt Việt - Nam oai-nghiêm gần guốc

Hanh diện nhìn ra cửa Thái-Bình-Dương !

Chiến công đầy Lịch-sử

Khí phách dậy mười phượng,

Quang - Trung, Hưng - Đạo,

Lê - Lợi, Trưng - Vương,

Chống xâm lăng, trai tài gái giỏi,

Cờ bay chiến thắng khắp sa-trường !



Ngày nay ruột mềm, máu chảy
Nhuộm khắp Quê - hương.

Tê lạnh giòng sông Bến - Hải

Đìu - hiu ngọn gió Hiền - Lương.

Anh em thù hận,

Tàn - sát bi thương

Cùng giòng máu đỏ

Giao - chỉ, Việt - thường !

Than ôi ! Những bàn tay đẽ - quốc

Gian ác, bạo cường

Cầm gươm đẫm máu

Rạch dôi Quê - hương !

Một giải Non Sông hồn thiêng rên xiết,

Nghìn thu chưa tan một mối hận trường !



* Chiến-Thắng

Ông Allen Dulles, nguyên giám đốc Sở Tình Báo C.I.A. lúc nào cũng có sẵn một câu trả lời mỗi khi có ai hỏi quan điểm của CIA về vấn đề xen vào nội bộ của một nước ngoài. Thực vậy, qua thái độ của ông, người ta có thể đo được tầm mức quan trọng, trong việc nhận định lãnh tụ một quốc gia bạn có chống Cộng không. Ông cật vãnh lại người chát vãnh; giọng cầu kinh:

« Ai cũng đứng về phe bạn của mình, ông muôn chúng tôi ủng hộ kẻ thù hả. » Thái độ của ông rất dứt khoát - trắng đen về vấn đề này. Tán trợ một chính phủ chống Cộng hay một lãnh tụ đối lập với điện Cẩm Linh chưa đủ, chính phủ Mỹ còn cần phải ủng hộ những công cuộc cải cách xã hội cần thiết để cản cờ những quốc gia này ngăn chặn sự xâm nhập của Cộng Sản. Trung thành với giáo

C.I.A. LẬT ĐỘI ...

điều cờ hữu của Cộng Sản, Khrushchev, không bao giờ muôn thay các quốc gia chậm tiền mờ mang, luôn luôn muôn giành lầy độc quyền lũng đoạn các xứ này.

CIA đã phải nhúng tay vào vụ lật đổ của Arbenz (Ác Ben) tại Guatemala (Ga-to-ma-la) vì chính phủ này không thực hiện những điều hứa về các chương trình xã hội. Nửa diện tích đất trống trọt trong nước gồm 4 triệu người vẫn còn tập trung trong tay 1.100 gia đình địa chủ. Nền kinh tế trong nước do 3 công ty lớn của Mỹ (Guatemala là một xứ ở Trung Mỹ) nắm giữ, đứng đầu là Công Ty Trái Cây. Công nhân làm việc trong các vườn nho của công ty kê trên đã phát động một cuộc đình công để yêu sách tăng lương công nhật 1 Mỹ kim 80 lên 3 Mỹ kim. Nhưng họ thất bại.

Mặc khác giai cấp giàu có này còn tự quyền không đóng góp phần thuế rất nặng của họ. Bảy năm sau ngày giải phóng khỏi ách Cộng sản, xứ này vẫn không có một nguồn lợi tức nào cả, chỉ vì lẽ, các nghị sĩ trong quốc hội đều là

những nhân vật có nhiều bất đồng sản, và một số khác trước làm nghề tự do. Chẳng ai muôn tự đánh thuế mình cả. Thành thử, việc phải đóng thuế các tài sản đồi với họ chỉ còn là một trò hề, ví dụ, sở hữu chủ của một đồn điện trị giá 100.000 Mỹ-kim, mà chỉ chịu trả tiền thuế có 300 Mỹ-kim một năm. Tổng thống Miguel Ydigoras Fuentes còn kiêm được nhiều tiền hơn cả Tổng thống Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ phải trả tiền thuế nặng đánh trên tiền lương 100.000 Mỹ kim. Trong khi T.T. Fuentes (Phuy-en-tơ) lãnh lương 72.000 Mỹ kim, chưa kể 72.000 Mỹ kim khác để « chi phí ».

Phải lật đổ chính phủ thông trị độc tài do Cộng sản lập nên này, hơn nữa Guatemala là một xứ ở trong khôi Tây phương một nguyên nhân khác khiến C.I.A. phải ra tay để thanh toán chế độ này, vì dư luận đã công khai lên tiếng.

Nội vụ Guatemala đã minh xác hoạt động của C.I.A. đạt tới tầm hữu hiệu nhất. Trong việc thu thập tin tức trên khắp thế giới, trong cách

truyền tin cũng như trong việc thẩm định giá trị nguồn tin một cách mau chóng, xác thực để hướng dẫn chính sách của nhà cầm quyền.

Bộ máy truy tìm tin tức bắt tay vào việc : Đại-tá Castillo (Cát-tin-lô), một cựu sĩ-quan chồng Cộng trong quân đội Guatemala, bị trực xuất lưu vong tại Honduras (Hong-đu-ra) Trung Mỹ, đang vận động xin khí giới vũ trang cho một nhóm người chồng chè độ Arbenz.

Nhân vật đầu tiên hoạt động trên sân khấu của tần kich mờ màn này là một nhà doanh thương người Đức cao nghẹu và ôm nhom, mới tới Steltin, một thị cảng nằm trên sông Oder thuộc Cộng sản Ba Lan, để điều khiển một xưởng máy. Trong những ngày đầu xuân âm áp, nhà doanh nghiệp này ra một thói quen bọc theo bữa ăn trưa (xen đúých) thả bộ lên đỉnh một ngọn đồi miến quê, cũng như nhiều người Đức khác, bần tính yêu thiên nhiên, ông đem theo một ôm nhom để ngâm cảnh trời mây. Thỉnh thoảng ông lại đưa ôm nhom quét dọc theo bên tầu ở bờ sông đồi điện,

tại đó các tàu đang chờ hàng hóa lên để chờ vào biển Ban. Tích hay ra ngoài xa nữa.

Một buổi trưa tháng 4, trong văn phòng nhỏ nhà doanh thương cao nghẹu và ôm nhom này đọc cho cô thư ký có mái tóc vàng hoe một bức thư dài, gửi tới cho một hãng sản xuất đồ phụ tùng xe hơi Pháp. Sau khi ký vào bức thư, nhà doanh thương trao lại cho cô thư ký để cô này mang đèn một cơ quan hữu trách Ba Lan duyệt chuẩn. Sau khi đã đóng dấu, bức thư liền được gửi đi ngay chiều hôm đó. Viên cục trưởng nhiệm sở đó nêu nghi ngờ và kiểm duyệt lại tì mì, hắn có thể am tường cẩn kẽ hơn, vì bức thư mục đích của nội dung không phải chỉ có tính cách thuần túy thương mại.

Chỉ cần giữ bức thư lại vài ngày để chờ những chuyên viên đèn giàn nghiêm, nhưng hắn có biết đâu rằng nhà doanh thương Đức hiền lành nọ và cô gái tóc vàng hoe kia đều là nhân viên của C.I.A. cả. Cả trong phạm vi gián điệp, sự thành công có khi chỉ nhờ vào một tích tắc may rủi. Bây giờ thì bức thư đã ngon

lành lèn đường đi Ba-Lê rồi, mà địa chỉ ghi trên bì thư chỉ là một chi nhánh của C.I.A.

Tại đây, người nhận bức thư là một điệp viên chính công, sác sảo dưới bề ngoài một nhà doanh nghiệp hợp pháp. Nguồn lợi tức năm đó ông ta đã thu được trội thêm 12%, nhưng bây giờ thì ông tạm quên công việc đi chọc lát, để đích thân đem bức thư tới một tiệm hình sập xệ ở xóm Montmartre. Chủ nhân hăng phục tùng xe hơi vượt qua phòng chụp hình để vào căn buồng sau, một chuyên viên khác của C.I.A. về Vi-ti phim đón lấy bức thư. Chuyên viên này dùng một kính hiển vi cỡ lớn, rồi dưới bóng đèn với điện thế cao, rồi bằng một khí cụ rất nhỏ giống như lưỡi dao bào, ông bắt đầu rà rạo sau mỗi dấu chấm câu của bức thư đánh máy.

Kết quả thu lượm được là một dấu chấm rất nhỏ bung ra khỏi tờ giấy đánh máy. Chính là dưới dấu chấm câu đen đó mà nhà chuyên viên tìm kiếm — Một vòng tròn nhỏ chút xíu

của vi-ti phim ành hiện ra không lớn gì hơn mũi nhọn của cái kim gút. Nó đã được dán lên sau một câu mà cô thư ký đánh máy đã dùng mực để ngụy trang dấu châm khóa. Đoạn ông lấy một cái nhíp kẹp lấy châm vi-ti phim đó đưa qua phòng máy khuêch đại.

Một lát sau, ông đã có trong tay xuất phẩm trên — đó là một mảnh giấy để in phim vuông với những chữ trên bức ành-tín cũng lớn như chữ trên bức thư đánh máy. Bức ành-tín viết bằng mặt mã không thể đọc được. Phương pháp làm việc của CIA là công việc làm của bàn tay phải không cho bàn tay trái được biết, để bí mật được giữ gìn tuyệt đối. Đó là một bức ành-tín (thông tin tức bằng phim) viết bằng chữ bí mật, muôn đọc nó phải có khóa, và khóa chữ đó để tại văn phòng của giám đốc ở Hoa-Thịnh-Đốn.

Cái khóa đó lời nguyệt thứ 22 của Thánh Vương David, trong Thánh-Vịnh như sau : «Lạy Chúa, sao Chúa bỏ con?» Vì thế, nhiệm vụ kế tiếp của

NEUROTONIC số óc
Tăng cường trí nhớ
035 811 22-22-62

C. I. A. LẬT ĐỒ ...

nha chuyên viên ti-vi phim ảnh là chuyên bức ảnh tín kia cho một nhân viên C.I.A. khác, là chuyên viên Võ tuyên diện báo. Viên này chuyên bức ảnh tin tới Hoa Thịnh Đôn bằng lòn sóng điện ngắn với địa chỉ bằng mặt mả cò nghĩa là «chuyên tới tay ông giám đốc tình báo là người duy nhất được coi thôi».

Ở Hoa Thịnh Đôn, ông Dulles cho giải đoán bằng một máy giải thích cái bắn văn bí mật và chuyên dịch lại trên một tờ giấy đánh máy và một tờ giấy than. Tờ giấy than lập tức được hủy bỏ ngay khi có thư ký rời khỏi tôi hôm đó, và máy chữ của cô thư ký được khóa lại để để phòng những bí mật có thể bị tiết lộ trên cuộn băng đánh máy. Ông Giám đốc sở Tình Báo C.I.A. liền cho gọi một trưởng chuyên viên phụ trách về dự án «nhà doanh thương Đức ở Stettin», rồi cùng nghiên cứu bức ảnh tin.

Nội dung bức ảnh tin làm người đọc choáng óc. Chiếc tàu Alfhem mang cờ Thụy Điển neo tại bên tầu Stettin đã cất lên 15.000 cái thùng và

kết dồ. Hàng hóa chờ trên tàu hiện giờ, trước đó đã được xe lửa tải đèn từ Tiệp-Khắc gồm những vũ khí của xưởng chế tạo vũ khí Skoda. Những báo cáo tường trình về xuất xứ của hàng hóa này lại không xác nhận giống nhau. Tin điện đánh đèn các chi nhánh đại diện ở Âu Châu và Phi châu và họ đánh lại trả lời. Ở Stockholm (Thụy-Điển) trả lời là tầu Alfhem thuộc sở hữu của đoàn tàu của Thụy-Điển. Điện tin từ Luân Đôn đánh về lại nói tầu thuê bao và sẽ phải triển hạn thêm. Rồi lại theo nguồn tin từ Thụy-Điển tầu Alfhem chờ những dụng cụ và phòng thí nghiệm về quang học tới Dakar, Tây Phi thuộc Pháp.

C.I.A. lại tiếp tục theo dõi. Từ Dakar đánh về ít ngày sau đó cho biết, chiếc tàu Alfhem đã rời khỏi Dakar được hai ngày, vì nhận được lệnh phải đổi hải trình để đến Trujillo, Honduras (Trung-Mỹ). Rời khỏi Trujillo 2 ngày, một nhân viên C.I.A. khác báo cáo về thuyền trưởng tàu Alfhem đã lại được lệnh chuyên hướng tiên về Puerto Barrios, một hải

C. I. A. LẬT ĐỒ ...

cảng Guatemala. Cuộc hành trình của con tầu, mà theo báo cáo chỉ chờ có dụng cụ và đồ trang bị quang học, đã chạy vòng vèo lắt léo như vậy. Tại Puerto Barrios, màng lưới cảnh sát dâng ra không lọt một kẽ hở. Vậy mà ngay hôm sau tại Trung-Tâm của Sở Tình Báo C.I.A. đã nhận được một điện tín đánh đì từ Guatemala cho biết 15.000 két không dán nhãn hiệu, chứa loli 2000 tần vũ khí cá nhân và trọng pháo nhẹ.

C.I.A. đã nắm được manh mì. Với những khí gới đó, nhà độc tài Arbenz, có thể cho quân tràn qua Honduras và El Salvador (Trung Mỹ) và đồng thời chè ngự cả Trung-Mỹ.

Sự kiện này chứng tỏ, bằng sự chuyên chờ vũ khí từ Tiệp Khắc, Nga Sở đã trực tiếp lũng đoạn Châu Mỹ Latinh. Giám đốc sở Tình Báo C.I.A. liền cắp tốc triệu tập một cuộc hội nghị Ủy Ban Cờ Văn Tình Báo gồm đơn vị trưởng Tình Báo các quân chủng Hải, Lục, Không-quân, các sĩ quan tình báo của bộ tham mưu hỗn hợp Bộ Ngoại Giao, Ủy Ban Nguyên tử lực cuộc và một đại diện của sở cảnh

sát liên bang F.B.I. Tất cả đều đi đến kêt luận, với hai ngàn tần vũ khí đó nắm trong tay, nhà độc tài Arbenz chắc chắn sẽ sẵn sàng lao mình vào cuộc chiến tranh xâm lược, cuộc diệt chủng châu Mỹ tất sẽ trầm trọng.

Ngày hôm sau, ông Dulles trình bày trước hội đồng An ninh quốc-gia, ông khuyên cáo cần thực hiện một hoạt động cấp thời là gửi vũ khí cho các nước láng giềng của Arbenz. Một khác, ông cũng lưu ý Hội đồng là Đại tá Castillo hiện có đám chiền sĩ tị nạn chè độ độc tài Arbenz hiện tựu tập tại rừng Honduras đang chờ tiếp tế vũ khí.

Hai ngày sau, hôm 17 tháng 5, Bộ Trưởng Bộ ngoại giao, ông John Foster Dulles tuyên bố Mỹ đã biết rõ Cộng-sản gửi vũ khí tới Guatemala. Và Mỹ tỏ ra rất lo ngại về trọng lượng sô vũ khí này, hơn nữa nhất là nó lại được chờ đèn từ một nước sau bức màn sắt. Không tuyên bố gì khác hơn nữa. Nhưng tuần sau đó, bộ quốc phòng gửi hai phi cơ Globemaster của không lực — loại phi cơ trọng tải nhiều nhất — tới Honduras



và Nicaragua. Mỗi chiếc phi cơ chờ trên 25 tần gồm súng cá nhân, súng cộng đồng, súng máy và đạn dược.

Phản lớn vũ khí được chuyên đèn hành dinh của Đại tá Castillo. Khi phân phát xong, mỗi chiến sĩ của Đại tá đều vô trang một súng phun lửa, một súng lục và một con dao lớn chuyên dùng ở Mỹ-châu La-tinh. Đồng thời 3 máy oanh tạc cơ B-26 cũng lọt vào tay Đại tá Castillo. Một mặt Đại tá đưa quân vượt khỏi ranh giới Honduras, một mặt ném bom oanh tạc thành phố Guatemala, tiếng bom dội xuống rít lên vút dẽ sợi. Tận dụng hỏa lực xà dàn để bắt đôi phương quy hàng.

Nhà độc tài Arbenz trả lời lại bằng tiếng máy bay xé gió thách đố — là tất cả « công nghiệp » còn lại. Bị áp đảo bởi 3 chiếc pháo cơ B-26, không lực của Arbenz chỉ có 3 khu trục cơ P-38 còn sót lại sau Đệ nhị Thế chiến, bị thảm bại hoàn toàn. Còn quân đội Guatemala của nhà độc tài, nổi bật vì tinh thần chống

Cộng, nhưng lại mù tịt trước những trò chính trị, bỗng nhiên hốt hoảng sợ hãi khi nghe tin Arbenz sẽ dùng 20 tần vũ khí để vô trang cho các nghiệp đoàn công nhân do Cộng sản điều khiển. Thè là, từ các ông Đại tá trở xuống đèn các chú binh nhì bàn tán loạn cả lên, chẳng ai chịu đánh cá. Nhà độc tài đành phải cuồn gói tẩu thoát và một hội đồng chồng Cộng lên nắm lại chính quyền. Thoát khỏi hiềm họa Cộng sản, Guatemala trở về với khôi Tự-do.

C.I.A. luôn luôn đưa ra đường lối hướng dẫn chính sách của chính phủ Hoa-Kỳ, đập tan âm mưu của Cộng sản tại Mỹ-châu La-Tinh cũng như tại các nước Tự Do khác. Đại Tướng Jimony Doolittle đã nói trước Thượng nghị viện về các tổ chức vô trang như sau: Thu thập tin tức là một chuyện, giải đoán tin tức là một chuyện khác, và xử dụng tin tức đó lại là một chuyện thứ ba ».

Cuộc lật đổ chè độ độc tài tại Guatemala đã hội đủ 3 yếu tố đó, đành ra tay là đánh bại địch thủ liền. ● ★

Đóng **NEUROTONIC** **BỐ ĐỚC**
Tổng cương bồi nhũ
Số 01/01/1960



TRUYỆN NGẮN

* Tổ-Nga

Y-MINH nhìn ra ngoài vườn. Buổi chiều của ngày cuối đông thật nhẹ nhàng. Qua khung cửa sổ, nóc nhà thờ vẫn vươn mình sừng sững. Một cánh chim bay. Một cơn gió thoảng. Bao chiếc lá lia cành... Minh bỗng thở dài. Hai tháng đã nỗi tiếc trôi mau, đầy vô vị và buồn nã. Minh nghĩ có lẽ nỗi đây là chỗ vui chôn kiếp đời xuân sắc của mình. Rồi Minh chợt thấy lúc này nàng quá bi quan. Sự việc nào nàng cũng có thể

phóng đại ra hết. Không biết đó là trạng-thái của một kẻ bệnh hoạn hay ý nghĩ của người đã mất hết niềm tin? Trong một phút, nàng vụt có ý tưởng quên đi tất cả để sống trọn vẹn cho mình, cho Quang. Nhớ đến Quang, nàng buồn rơi nước mắt. Người con trai đáng yêu, đáng kính đó bây giờ ở đâu? Chàng đang làm gì? Có nhớ đến Minh không? Bao nhiêu kỷ niệm lại tràn về trong tâm tưởng. Minh chán nán vô cùng. Nàng

muôn quên nhưng cớ sao vẫn thầy nhớ thương hoài. Một cơn ho hùng hăng nỗi lên, Minh vội lètay đè miệng. Tiếng ho không thoát ra được, khàn khàn như mang đầy uất nghẹn. Nước mắt Minh ràn rụa. Những giọt nước mắt thương xót cuộc đời, nuôi tiếc một tình yêu dangdở. Minh ví thân nàng như cánh phù-dung. Cùng một đời hoa sớm nở tối tàn nhưng ít ra, đóa hoa rực-rỡ kia cũng còn mang nhiều kiêu-hanh hơn nàng trong kiếp đời ngắn ngủi. Nó có quyền khoe tươi, khoe sắc dù chỉ một buổi sáng thôi. Phần nàng, hai chục mùa xuân đi trên mái tóc, nàng đã được hưởng trọn một ngày hạnh-phúc nào chưa? Có chăng chỉ là những lần ngắt-ngây chim đắm trong vòng tay thương mến của người tình. Nhưng tình yêu đó không êm -đêm như mặt nước hồ thu. Nó tràn ngập âu lo. Dãy dãy sợ hãi. Ý-Minh chợt rùng mình. Có những cái bạt tay choáng-váng. Cái trê môi khinh-khinh. Tia nhìn nghiêm khắc. Nữ cười tàn ác mỉa-mai. Rồi những đêm dài không ngủ, những buồn tủi nghẹn ngào... Như không ngăn được

niềm xúc động, Ý-Minh nắm chặt song cửa sổ, hai con mắt lờ dờ nhìn ra khu vườn. Mẹ ơi! Mười hai năm trời ở bên kia thế giới, mẹ có hiểu cho không? Cho kỷ niệm duy nhất của mẹ còn sót lại trên trần thế này không? Sao mẹ bỏ con mà đi sớm vậy? Mới tám tuổi đâu, con có tội tình gì? Hiện giờ, con không nhớ nổi gương mặt mẹ. Những hình ảnh, những dấu vết của mẹ, «người ta» đã tàn nhẫn xóa hết rồi. Nhưng dường như tận tiềm-thức xa-xăm, con mang-mang hình dung ra một ánh mắt dịu-dàng, thật hiền và thật đẹp. Con nhớ rõ rằng mẹ không bao giờ gắt gỏng với con như «người ta» đã gắt-gỏng, chửi mắng con như «người ta» đã từng chửi mắng. Ngày mẹ chết, con còn nhỏ dại, có biết gì đâu! Chắc rằng hồi đó, ba con buồn nhiều lắm. Nhưng bây giờ, con hiểu rồi, ba chàng còn buồn nữa. Ba đã tìm an ủi nơi một người đàn bà khác. Con không trách gì ba cả. Đó là lẽ tự-nhiên. Song người đàn bà con phải cắn răng gọi bằng mẹ đó thật tình không giống mẹ của con một chút

nào. Có lẽ bà thật mang lại hạnh-phúc cho ba, nhưng khi ba tìm được niềm vui ý sống thì lúc con phải từ giã tuổi thơ để bước chân vào cuộc đời đắng cay, ruồng rẫy của người con ghè. Mẹ kè của con có thêm hai người con gái. Đương nhiên con là chị của hai đứa em. Hai đứa em! Mùa mai biết bao nhiêu hai tiếng thân tình ày!

Thời gian vẫn chậm chậm trôi qua. Có lẽ giờ mẹ nên càng lớn, con càng đẹp. Con không tự phụ, nhưng cái nhìn của các thanh niên, những lời đay nghiền của bà mẹ kè, sự ghen tức ngầm ngầm của hai cô em gái đã cho con biết chắc như vậy. Mẹ ơi! Cuộc đời có thể vô lý như thế được sao? Đèn bây giờ, con mới hiểu rằng sắc đẹp của con là một phần nguyên-nhân nỗi buồn khôn hay. Cũng may là ba giàu nên con vẫn được cắp sách đèn trường như bao người khác. Nhưng khổ thay! Càng học nhiều, càng hiểu nhiều, con càng thâm thia nhiều hơn cuộc đời mình đang sống. Con không đèn nỗi bị xem như người giúp việc, song mẹ ơi! nỗi dần vật tâm

hồn con ghê sợ gấp nghìn lần sự đọa dày thê xác. Con nhìn quanh con Không ai hiểu con. Ba thì suốt ngày bận rộn trong việc kinh doanh nên chẳng bao giờ thông cảm được tâm tình đứa con đã bắt đầu khôn lớn. Chỉ còn bà ngoại. Phải rồi, chỉ còn bà ngoại đáng kính hiện đang bao bọc con đây mà thôi. Nhưng ngoại đã già quá và hình như không còn quyền lực gì trong gia đình đó nữa.

... Rồi đến một ngày, mẹ ơi! con gặp chàng. Không biết có duyên phán đâu từ kiếp trước mà khi mới thấy chàng, con đã thoát bội rời thận thủng. Hôm ấy, chàng đến thăm hai em con hình như để bàn về chuyện văn nghệ cho bữa tiệc tết niên của nhà trường. Con cầm chiếc nón lá từ ngoài sân ném bước vô. Con ngắn ngại chào chàng. Chàng nhìn con có vẻ sững sờ. Con cũng sững sờ. Mẹ ơi! đôi mắt chàng cũng to, cũng hiền và cũng đẹp như mẹ vậy. Nét trong kiếp sống, có những kè đì tìm cái chết để tự do yêu nhau, để được giữ vẹn lời nguyện ước thi con, từ giây phút đầu tiên ày, con biết



rằng đời mình đã buộc chặt vào hình ảnh người con trai đó mắt rồi.

Chúng con yêu nhau thật mẹ à. Chàng đang học năm thứ hai trường luật. Chàng thành thực và thương con hết lòng. Kể từ ngày ấy, con mới biết thê nào là hạnh phúc. Còn những ba năm nữa, chàng ra trường và con quyết một lòng chung thủy. Nhưng, cây muôn lặng mà gió không ngừng. Con thủy chung mà trời bắt con phụ bạc. Chàng phải vì sự cõi tình phá hoại của em con. Con biết lầm, nó cũng yêu chàng. Nhưng tiếng nói con tim, dễ gì sai khiên được.

Mẹ ơi! Mẹ có ngờ rằng con vướng phải bệnh lao không mẹ? Trời ơi! Mộng ước hy vọng bỗng tan tành sụp đổ. Con đau đớn hết sức. Bây giờ thật tình con thương ba nhiêu lầm. Ba cô công lo lắng cho con. Nhưng ba ơi! Đã muộn rồi. Những phiền muộn ưu tư tích lũy tự bao ngày, những hoài nghi ở tương lai đã cùng với mầm bệnh tàn phá không chút xót thương cảm thân vồn gãy gò bé nhỏ này. Nhất là vào những ngày đông lạnh lẽo như mây hôm nay, ba ơi! mẹ ơi! Có biết cho con chàng?

Con không dám nói chàng rõ. Vì sợ chàng lảng xao việc

TIẾNG NÓI

hoc hay sợ chàng xa lánh thân con? Con cũng chẳng hiều nỗi nữa. Rồi tiếp đó là những ngày suy nghĩ thật nhiều. Chỉ có con mới định đoạt đời con được mà thôi. Trước khi xin phép ba về đây viện có là linh dưỡng, con cõi dằn lòng, nuốt tüi, con cõi cắn răng để nói với chàng hai tiếng xa nhau. Trời ơi! Con không thè nào quên được gương mặt chàng lúc đó. Từ đây đến ngày nhắm mắt, chắc chắn rằng giây phút ấy sẽ ám ảnh mãi hồn con cũng như phút giây ban đầu gặp gỡ. Chàng kinh ngạc mở to đôi mắt. Vẫn đôi mắt hiền từ. Nhưng sao con có cảm tưởng như lời hồi tội. Quang ơi! Anh có biết rằng em yêu anh, thương anh hơn cả đời em không? Nhưng định mệnh đã an bài. Em không can đảm nói thật với anh đâu. Tâm tình em giữ kín trong lòng vì tâm tình đó là một quyền sách đời không bao giờ có đoạn kết. Anh cứ cho em là kẻ phụ bạc đi! Và nguyên rữa em đi! Thà vậy còn hơn. Có lẽ anh đau khổ. Nhưng mong rằng nhịp sống đó thành sẽ xóa mờ dần hình ảnh của em... Anh ơi! Sao em phải lâm vào hoàn

cảnh khó xử này? Anh biết em đau đớn đến mức độ nào không? Em chết mất, anh Quang ơi!

Ý-Minh úp mặt vào bàn tay khóc nức nở. Nàng biết chỉ có cái khóc mới làm dịu bớt cõi lòng đang tan nát của mình. Ngoài sân, tia nắng cuối cùng của một ngày như còn khắc khoải, lưu luyến trên ngọn cây, kẽ lá. Hoàng hôn lâng vâng đâu đây. Buổi chiều ở thôn quê thật vô cùng tĩnh mịch, có tiếng hò của ngoại nàng ở phòng bên đưa sang. Minh thở dài ão-não. Nàng toan quay vào nhưng bỗng chùng chân, vội níu chặt song cửa sổ. Hơi thở Minh đồn-dập. Ngoài ngõ, thoáng có hai bóng người. Trời ơi! Minh mờ to mắt. Có thê như vậy được sao? Chính chàng, chính chàng kia rồi! Chàng đang loay-hoay mở chốt cửa. Bên cạnh, Hương, em ruột chàng cõi nhón chân để nhìn vào trong. Sự xúc cảm quá đột ngột làm Minh đứng chêt lặng. Nàng muôn hé to lên mà sáu thầy nghẹn ngào. Có tiếng chó sủa vang và bóng u-giả chậm chạp bước ra. Quang hắp tấp hối chuyện rồi vụt chạy

vào nhà. Tất cả xay ra mau lẹ và bất ngờ như trong giấc mộng. Ý-Minh quay phắt lại. Lệ hoen mi. Hình ảnh người thương đã mấy tháng cách xa đã sưng sưng trước mặt. Quang ngây dại nhìn Ý-Minh. Chiếc áo len den làm nỗi bật gương mặt xanh xao gầy yếu. Vòng tay chàng mở ra ôm choàng lây thân-hình bé nhõ của người con gái. Thời gian như ngưng động. Không gian như chìm vào hư-ảo.

— Ý-Minh !

— Anh !

Im lặng đã nói hết nỗi niềm thầm kín. Ý-Minh dự mặt vào ngực Quang. Nước mắt thầm ướt cá áo chàng. Và chàng biết rằng giọt nước mắt tiên đưa bao nhiêu sầu楚. Chàng hôn lên mái tóc người yêu. Vẫn mùi nước hoa « Nuit d'Orient » say đắm ngày nào. Quang cảm động bởi hồi. Chàng nâng cằm Ý-Minh, rút khăn tay lau mắt cho nàng, âu-yêm :

— Đừng khóc nữa em.

Ý-Minh như bàng hoàng, sực tỉnh. Nàng khẽ đẩy Quang ra, bén-lên :

— Sao anh biết em ở đây ?

Quang mím cười :

— Ba nói,

Minh kinh - ngạc, hỏi dồn

— Sao, ba nói à ?

Quang vuốt má nàng :

— Ô ! Ba của chúng ta.

Ý-Minh bỡ - ngỡ. Thật hay mơ ? Nàng ôm lây cánh tay Quang, nhò nhè :

— Anh không còn giận em nữa sao ?

Quang gật đầu. Chàng nói miên-man :

— Chẳng những anh không giận mà thương em vô cùng. Minh ơi ! Em còn nhớ bức thư em gửi cho Hương không ?

Minh bỗng hiểu tất cả. Nàng thoảng giật mình :

— Dạ nhớ. Nhưng em viết cho Hương mà. Sao anh coi được ?

Quang ngược mặt lên trần nhà :

— Có vậy nên anh mới đèn đây chứ.

Thật là một sự tình cờ. Lúc sáng, trong khi Quang lục ngăn tủ của em để tìm mày quyển sách, vô tình bức thư kia dập vào mắt chàng. Chàng không thể nhám lẩn được. Đúng là nét chữ của Ý-Minh. Quang

hở hộp và run-rẩy mở thư ra. Đọc đèn dầu, chàng tái mặt đèn đó. Trời hời ! Người yêu của chàng phải đau khổ thế này sao ? Thê mà chàng đâu có biết, cứ ngờ nàng là kẻ phụ tình. Thị ra, về Minh không cầm lòng được nên đã kè hết tâm-sự cho Hương nghe. Nàng không muôn người bạn gái đó khinh-bỉ nàng cũng như Quang đã lâm khinh-bì...

Tiếng Quang vang lên êm-dềm :

— Thôi ! Chúng ta đi mừng Ngoại chờ. Nay giờ anh quên mất rồi !

Minh chợt nhớ ra. Nàng reo lên :

— Ý, còn Hương đâu anh ?

— Dạ, em đây a.

Minh nhìn ra. Hương đang tươi cười cầm lây tay bà ngoại bước vào. Mặt ngoai vô cùng phúc hậu. Quang tiến về phía bà cụ, chắp tay cúi chào. Chàng ngập-ngừng, lúng-tungan :

— Lạy bà ạ. Hai cháu sơ-sót quá. Xin bà tha lỗi cho.

Bà cụ cười hiền từ:

— Bà hiếu lâm và không trách cháu đâu. Cháu Hương đã nói tất cả. Thật bà mừng

quá. Mày tháng nay, con Minh đau khẽ nhiều rồi. Có lẽ vong hồn má nó còn nhớ thương đèn nó.

Minh ôm bà ngoại, rơi nước mắt :

— Chúng con đợi ơn ngoại.

Cả căn phòng như tràn ngập tình thường. Hương vẫn liên-thoảng nhưng trước cảnh này, nàng chỉ biết đứng yên, nhìn anh xúc - động. Hương nghĩ thầm rằng nếu không có sự tình cờ, cuộc đời Minh sẽ chuyên hướng ra sao ? Rồi Hương tự trách mình. Nàng đã nghe lời dặn dò trong thư Minh nên chàng hể hờ môi cho anh biết. Nàng tồn trong tâm sự người con gái đẹp đáng thương đó. Nhưng bây giờ, Hương nhận thấy thái độ của mình thật ngày ngô và vô-lý. Nếu nàng suy nghĩ kỹ, chắc nỗi buồn của anh nàng và của Minh đều có kéo dài đến ngày nay.

Bà cụ gõ tay Minh ra, nhìn cháu âu-yêm :

— Thôi, con lo lây nước đê anh và em con rửa mặt, thay đồ. Đi đường xa chắc mệt lắm. Rồi dặn u già sửa soạn cơm. Bây giờ cũng đã

tôi, vậy hai cháu cứ ở đây chơi, sáng hãy về.

Quang và Hương cùng cúi đầu :

— Dạ, cảm ơn bà.

Ý-Minh toan diu ngoại bước ra. Nhưng nhanh hơn, Hương đã nắm lấy tay bà cụ, vừa đi vừa nháy mắt :

— Đè em đưa ngoại về phòng cho. Anh và chị coi chừng, ngoại thương em lắm đó nhen.

Bà cụ cười vuốt tóc Hương:

— Cháu tôi vui tính quá.

Quang sung sướng nhìn em, nhìn Ý-Minh. Mặt Minh rạng rỡ. Ánh mắt nàng long lanh ngây thơ và vô tội. Quang muôn hồn lên đôi mắt yêu kiều đó. Minh hiểu ý, nói như chưa hẹn :

— Anh kỳ quá.

Quang mím cười. Chàng tần mẫn lùa tay vào tóc người yêu. Chợt Minh nhích người ra, nàng lắc đầu :

— Nhưng không được anh à.

Quang lật lùng :

— Hà ? Em nói gì ?

Minh cúi xuống buông râu :

— Em không xứng đáng với anh, Bệnh lao...

Quang bóp chặt đùi bờ vai thon nhỏ; cướp lời :

— Minh, sao em mặc cảm quá vậy ? Đó đâu phải bệnh

bắt tri. Bắt đầu thời kỳ thứ hai phải không ? Ba và anh sẽ chạy chữa cho em. Tình yêu của chúng ta sẽ thắng. Chính anh đây mới là người không xứng đáng. Tình em cao đẹp vô cùng. Em ngại anh sợ bệnh đó nhưng sao em không hiểu rằng chính những lúc xa em đòi anh mới đáng ghê sợ hơn ?

Ý-Minh yên lặng ngã đầu vào ngực người yêu. Giọng Quang vẫn đều đặn, êm ái. Hoàng-hôn buông xuồng tự lúc nào. Có tiếng Hương ríu rít hồi chuyện u-già ở nhà sau, cùng với những lời cười nói của các người giúp việc.

Minh thoáng mơ màng. Từ đây nàng hết cô đơn. Những ngày đông lạnh lẽo sắp tàn nhường chỗ cho một trời Xuân huy-hoàng rực-rỡ. Minh thảm-thì :

— Phải không anh ?

— Quang chẳng biết gì nhưng chàng cũng gật đầu :

— Đúng thè em à.

Có bóng người u-già cầm đèn thắp-thoáng ở nhà ngoài. Quang chợt nghĩ tình yêu của chàng chính nó đã chói sáng từ ánh thái-dương rồi. Thoảng như trong giấc mơ, chàng mím cười nhìn Ý-Minh, âu-yêm nhắc lại :

— Phải không em ?

chiều

★ NGUYỄN VĂN CỐN
(trong Tao Đàm Bách Nga)

Màu hưởng phơn phớt vường Tây,
Từ phuong xa một đoàn mây,
Như một toán ngựa trời đang dong duỗi
Đè vượt qua ánh tà-dương yếu đuối.

Tấm lụa xanh khóm rìng xa vắng,
Chuỗi ngọc lam dãy núi quanh cõi,
Bên sông cây nghiêng mình mơ mộng,
Gió vội vàng xô liễu bơ vơ.

Bao sắc màu dần tắt,
Cánh chim đen băn-bặt
Giữa nền trời bao la
Tiếng chuông chiều ngân nga.

Xa bờ bến !
Giòng sông chảy về đâu ?
Hay là vì có hẹn
Ở bên cầu ?

Mái nhà thôn khói cơm chiều trăng tỏa
Trên cánh đồng xanh xám vẻ trầm ngâm,
Chim về ở người sum vầy thư thả;
Nhìn cảnh chiều lòng lữ thú xa xăm.

Bóng âm-u của hoàng-hôn hấp hối,
Trong màu tang sương rủ sâu ngập lối.
Lòng nặng chĩu nhớ thương,
Đêm dần xuống bốn phương.



TRUYỆN THẦN THOẠI HY LẠP - LANA

★ Đàm-quang-Thiện

Poséidon hay Neptune

POSEIDON, vị thần bồ, là em của Zeus. Ông ở dưới đáy bồ trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Tường thì có khảm sa-cù trong và đẹp nhất. Trong vườn có đủ các thứ cây cối. Mỗi khi đi đâu, ông mặc một cái áo giáp chói lọi, một tay cầm cái đinh ba và một tay cầm giây cương, ông lên xe có ngựa kéo. Các sinh vật dưới bồ thấy chủ thì nhảy nhót vui mừng. Ông đi đến đâu thì tạo vật vui tươi đến đó, gió hiu hiu thổi trên bồ yên sóng lặng.

Cũng có khi Poséidon như Zeus, nỗi cơn thịnh nộ thật ghê gớm. Lúc đó mặt bồ tối sầm, mây kéo đen nghịch cả trời, sóng gió dữ dội làm gãy các cột tàu, xé rách những buồm và đánh rật các tàu lên những bãi cát.

Poséidon còn có quyền lay chuyển các bờ bồ, biến động cả mặt đất. Mỗi khi đinh ba của ông đập vào núi những mảnh đá vỡ lăn ra bồ làm thành những cù lao.

Với cái đinh ba ông còn làm nảy ra những suối nữa. Nhưng trái lại ông có thể làm cạn những

THẦN THOẠI HY LẠP

giếng nước, làm khô héo cả một xứ. Người ta kề rằng muôn báo thù Inacchos đã về phe với Héra mà phản đối lại ông trong vụ tranh chấp đất Argolide, Poséidon làm cạn hết suối vùng đó. Inacchos không có nước trong lâu dài, liền sai tất cả các con gái đi tìm nước. Một cô trong bọn tên là Amymone sau khi lìm kiếm vô hiệu mệt quá nằm ngủ dưới một gốc cây. Chợt một con hươu chạy qua làm nàng tỉnh giấc. Nàng vội lấy cung tên bắn theo nhưng không trúng con vật mà lại làm bị thương một vị thần hoang dã. Ông này tức giận liền đuổi bắt nàng. Thấy gần bị đuổi kịp, Amymone liền cầu cứu Poséidon. Ngay lúc đó ông hiện ra và lấy đinh ba ném vào ông thần hoang dã mạnh đến nỗi đinh ba xiên qua người vị thần xong còn cắm phập vào một ngọn núi đá. Thấy Amymone nói là nàng đi tìm nước, Poséidon liền bảo nàng rút cái đinh ba ra. Amymone vâng lời, tức thì bờ dòng nước suối trong vắt từ ba lỗ của đinh ba chảy ra.

Vợ của Poséidon là con gái

của Océan tên là Amphitrite. Khi còn là con gái, một hôm nàng đang nhảy múa ở cù lao Naxos thì Poséidon trông thấy. Sắc đẹp của nàng làm vị thần say mê định bắt nàng. Số hãi nàng lặn xuống biển. Poséidon vội cho con cá heo đuôi theo nàng. Nàng bơi mãi đến lúc mệt quá bị con cá bắt đem lại cho Poséidon. Cuộc hôn lễ cử hành. Được ít lâu bà sinh một người con đặt tên là Triton, nửa trên là người nửa dưới là cá. Triton có một cái vỏ ốc lớn, lúc nào nó thiêng thì tiếng kêu y hệt tiếng bè gào khí sóng gió, Triton lấy các con gái của bồ và sinh ra rất nhiều người cá như bồ.

Mỗi khi Vua và hoàng hậu đi đâu thì đoàn người cá thiêng tú-và đi hộ vệ. Những Néréides con gái của bồ cũng đi theo. Bố của họ, ông già Nérée, đi chỉ đường. Một ông già khác là Protée diều khiển đàn súc vật. Những quái vật nửa người nửa ngựa vùng vẫy như những sóng biển. Các Nymphes thiêng cầm trên lưng những hải mã ngư và không biết bao nhiêu mà kể những Amours đứa rơm trên những Dauphins. Một

Đặng **NEUROTONIC** **bổ óc**
Tăng cường trí nhớ

THẦN THOẠI HY LẠP

đôi khi những Siênes dẫn đàn bà mình chui họa theo tiếng tù và mà hát một cách rất du dương.

Poséidon còn có nhiều con nứa, trong bọn có hai người có tiếng nhất là Polyphème và Antée.

Polyphème là một tên không lồ ghê gớm và đáng sợ ở bờ bắc Sicile. Đầu tóc bù sù như một cái rừng chán lay sù sì những lông, nó chỉ có một mắt lớn như một cái mộc.

Cú sảng sảng nó chống một cái gậy làm bằng một cây thông rồi đi vòng quanh bờ biển bắt và giết những người không may bị bao làm trôi dạt đến đó. Có khi nó thòi một cái sáo làm bằng một trăm cây sậy khiến cho bè và núi đều rung chuyển. Gần đó có một cô Nymphé xinh đẹp và ngây thơ tên là Galathée. Một hôm Polyphème trông thấy cô hái hoa trên đỉnh núi đâm ra mơ tưởng tới cô, nhưng vô ích vì cô yêu Acis, một tên mục đồng trẻ tuổi diện mạo rất khôi ngô. Polyphème tìm hết cách để được lòng Galathée. Hắn lấy một cái cào chải đầu và một cái kiềm để cắt râu, nhưng vẫn không làm xiêu lòng Galathée được. Một hôm đang lúc buồn

bực, hắn trông thấy nàng ngồi trên bãi cát với Acis. Cơn ghen nỗi lên hắn hét : « Quân khốn nạn, hôm nay là ngày cuối cùng các ngươi ở với nhau. » Galathée vội vàng nhảy xuống bờ. Acis đang định trốn thì bị Polyphème ném một tảng đá đè bẹp chết, máu chảy ra thành một cái suối.

Ở bờ bắc Libye, Poséidon lấy bà Đất sinh ra Antée. Nó là một tên khổng lồ hung tợn và rất đáng sợ vì mỗi khi mệt mỏi nó chỉ việc ném xuống đất là mọi sự nhọc mặt tiêu tan hết và nó lại khỏe khoắn như cũ. Hắn thường săn những sir tử con về ăn. Người và vật đã lọt vào tay hắn đều bị hắn giết chết. Sự độc ác đó làm Héraclès tức giận vô cùng. Vị anh hùng đó được các thần giao cho nhiệm vụ trừ khử các tên cường khấu ở bờ bắc hay ở các dọc đường. Héraclès liền đến Lybye tìm Antée. Hai người giao chiến hồi lâu. Khi Héraclès thấy Antée đuối sức mồ hôi đầm đìa, hơi thở hồn hập, ông liền ôm ngang lưng hắn mà quật hắn xuống đất. Nhưng Đất uống hết mồ hôi của con và cho hắn sức mạnh rồi rào như lúc đầu. Cuộc đấu trở lại ráo riết, và

THẦN THOẠI HY LẠP

mỗi lúc thấy mệt Antée lại nằm lăn ra đất. Sau Héraclès nhận thấy thế liền nói : « Antée, ta sẽ không để cho mi lấy lại sức ở dưới đất nữa, và mi sẽ chết trên người ta ». Nói xong ông nắm lấy Antée dơ hắn lên khỏi mặt đất và giữ hắn lâu và mạnh đến nỗi hắn bị chết ngạt.

Poséidon lại còn có một người con nữa tên là Procuste. Hắn là một tên cướp ghê gớm thường nấp giữa những bình nguyên của Eleusis và Athènes, mà bắt các khách bộ hành qua lại. Hắn bóc lột những người đó rồi bắt họ chịu một cục hình kỳ lạ. Hắn để họ nằm lên một cái giường không bao giờ vừa người họ cả. Nếu chân họ thừa

ra ngoài giường, hắn chặt bớt đi cho bằng, trái lại nếu ngắn quá, hắn lấy giày và búa kéo, đập cho bao giờ dài bằng cái giường thì thôi. Các vị thần tức giận liền sai Thèsée xuống trường trị hắn và bắt hắn chịu những cục hình mà hắn đã dùng để hành hạ biết bao người.

Poséidon thường được diễn tả như một người to lớn. Dáng điệu và vẻ mặt của ông tuy một đôi khi có vẻ lốu nhưng rất oai nghiêm bình tĩnh. Tóc ông dài lõa sôa trên vai, Bao giờ ông cũng chống một cái đinh ba. Trong loài cá : cá thu, cá heo, hải mã ngư đặc biệt được dâng thờ ông.



● KHÔNG AI NHẦM LẮN

Một bà nô có nuôi một đứa con nuôi, và cổ sức bung bít để cho đứa trẻ tin tưởng bà là mẹ ruột.

Một hôm Tý (đứa con nuôi) chơi với bạn. Hắn phàn nàn :

- Tao lấy làm phiền muộn đối với má tao !
- Sao lại thế ? Tao thấy mẹ mày quí mến mày lắm kia mà !
- Thị hắng thế, nhưng tao cứ lo ngại một ngày kia mẹ tao sẽ biết rõ tao là con nuôi.



ĐƯỜNG HÀM DƯỚI LÒNG SÔNG

Tổng Hầm dưới lòng sông

* John Gaselee

MỘT con đường hầm mới, dài một cây số rưỡi, chạy dưới lòng sông Thames ở Luân-dôn, nối liền Essex ở phía Bắc con sông với miền Kent ở bờ phía nam, vừa được khai trương. Hầm gọi là Hầm Dartford, ước lượng trong năm đầu sẽ có khoảng 3 triệu chiếc xe sử dụng. Những ai đi xe đạp hẳn là sung sướng. Đi hầm, xe đạp chỉ phải trả 6 pence (khoảng 5\$ Việt-nam), xe hơi trả 2 shillings 6 pence (khoảng 25\$ Việt-nam).

Xe đạp chất lèn từng dưới một chiếc xe buýt còn chủ nhân thì ngồi từng trên, khỏi phải đạp xe qua hầm. Bộ hành không được dùng đường hầm, nhưng đã có đường buýt thường xuyên.

Hầm có phòng kiềm soát đặc biệt, từ phòng này có thể nhìn thấy khắp mọi nơi trong hầm. Nếu có chuyện gì xảy ra (chẳng hạn một chiếc xe bị hư làm nghẽn lưu thông) thì tức khắc được giải quyết ngay.

Có máy vô tuyến truyền hình đặt tại năm điểm trong hầm và hai điểm ngoài hầm. Các hình này được chiếu trên các màn ảnh trong phòng kiềm soát. Lúc nào cũng sẵn có một đơn vị xe cộ trang bị đầy đủ để lôi các xe bị rủi ro đi. Lại có cả các máy móc đặc biệt cho các nhân viên kiềm soát biết rõ bao nhiêu xe

đang ra vào đường hầm. Có những máy khác cũng tương tự như máy đo thời gian lâu mau mà các nhiếp ảnh viên hay dùng để đo lường ánh sáng nhiều ít trước khi chụp hình có thể giúp nhận định được mức ánh sáng trong hầm, hầu điều chỉnh ánh sáng sao cho vừa phải để các người lái xe dễ lái.

Một điều quang trọng nữa là làm sao bơm đủ khí mát vào hầm. Khi đông xe nhất qua hầm, thì mỗi phút phải có 16.200 thước khối khí mát trong hầm. Muốn thế phải có máy móc riêng cho biêt các cơ cấu quạt và bơm chạy có bình thường không.

Nếu rủi có hỏa hoạn xảy ra một nơi nào trong hầm thì có dấu hiệu báo ngay cho phòng kiềm-soát biết để gọi điện thoại ngay cho các đoàn cứu lửa và cấp cứu.

Tại mỗi đầu hầm có mái che ánh mặt trời, nhòe thế mà người lái không phải bỡ ngỡ mẩy khi từ ánh sáng mặt trời lái vào hầm hay khi từ hầm ra.

Tường hầm hơi vồng, mặt trắng bằng bạc để ngừa ánh sáng đèn điện làm lóa mắt.

Với những điều kiện như thế, hẳn là có thể lái với tốc độ cao, nhưng tốc độ tối đa hạn định là 50 cây số giờ. Và cũng không xe nào được phép đi chậm dưới 16 cây số giờ.

Nhờ có đường hầm này, sự đi lại tại khu đông nam Luân-dôn hẳn mau lẹ hơn nhiều, vì các xe hơi và xe cam nhông không còn phải đi vào gần đến trung tâm Luân-Dôn rồi mới có cầu qua sông hay qua đường hầm Blackwall.



★ GHEN VỚI MA

Một bà nő chơi bàn-ma và hỏi hồn (hồn là chồng bà vừa chết được 3 tháng).

— Thế nào? Minh có mạnh giỏi và sung sướng không?

Hồn trả lời: — Có.

Bà hỏi tiếp:

— Thế mình có sung sướng hơn lúc mình còn ở với tôi không?

Hồn trả lời: — Sung sướng hơn.

Bà nő giựt tay ra khỏi bàn, khóc bù lu, bà loa và la lớn:

— Thôi chết tôi rồi! Chắc là con Pauline đã theo nhà tôi về bên kia thế giới!

Dũng
NEUROTONIC BỐ OC
Tăng cường trí nhớ
* 073 911 10-11-12

Ngày 17 - I - 1972

NGÀY 17 tháng giêng năm 1972, đúng 259 ngày sau khi cất cánh ở bãi biển cát trắng của mũi KENNEDY (Cap Canaveral cũ), 8 nhà du hành không gian từ địa cầu đã đặt chân lên vùng sa mạc đỏ mênh mông của Hỏa-tinh ».

Tiên đây là những hàng chữ mà người ta sẽ đọc thấy trên báo chí Quốc-tế và Việt-Nam vào khoảng đầu năm 1972.

Có thật hay không ?

Tại sao người ta lại định được đúng vào ngày 17 tháng giêng 1972 ? Những nhà bác học nào đã đem lại cho chúng ta một tương lai rất gần gũi ấy ?

* **Cha đẻ của 23.000 phi-cơ Boeing, với chiếc xe lên Hỏa-tinh đầu tiên, hình giống cái chĩa đâm cá !**

Thưa các bạn, việc quyết định ngày tháng tiên đây đều căn cứ

LOÀI NGƯỜI CHIẾM

HỎA TINH

* *Phi-Son*

Phi-thuyền Liên-hành-tinh với cái mũi hình giống cây chĩa đâm cá.



LOÀI NGƯỜI CHIẾM

theo khoa học **đang** hoàng chúa không phải phỏng đoán đâu. Đó là kết quả hàng bao nhiêu năm cắm đầu nghiên cứu của các nhà bác học thế giới.

Trong số các nhà bác học ấy có ông Philip-Bono. Ông là một nhà bác học trong Phân-cuộc Phi-hành không gian (Division Aero Space) của Công-ty chế tạo Phi-cơ Boeing. Ông cũng là người thu phục được lòng tin cậy của chúng ta hơn hết.

« Boeing », danh từ ấy ngày nay rất quen thuộc với các bạn. Các bạn dư biết rằng đó là một loại phi-cơ thương mại hiện được phổ thông nhất trên các đường hàng không thế giới. Nó là sản phẩm của một xí nghiệp lớn Hoa-ky, sáng lập từ năm 1916 do một người con trai của một nhà buôn gỗ. Nhà chế tạo ấy lúc đầu chỉ làm được những phi-cơ 4 cánh toàn bằng cây.

Rồi dần dần hãng Boeing tiến mãi cho đến ngày nay đã có 3 nhà máy chế phi-cơ ở Seattle (Hoa-Thịnh-Đốn), Renton và Wichita (Kansas).

Con số phi-cơ sản xuất lên tới 23.000 chiếc. Năm 1960 hãng

Boeing lại mới mở thêm một phân cuộc Phi-hành Không-gian. Trong đó gồm toàn các kỹ sư lừng danh làm việc. Dự án mà hiện nay họ đang chui mũi làm tối ngày sáng đêm là đem một đoàn Phi-hành-gia lên Hỏa-tinh-cầu rồi lại đem họ trở về trái đất bình an. Dự án này được thảo ra rất kỹ càng tỉ mỉ trong một tài liệu dày trên 150 trang.

Chiếc « xe bay » thám hiểm Hỏa-tinh sẽ là một công trình kiến thiết đồ sộ Liên-hành-tinh (Interplanétaire) hình giống một cây chĩa đâm cá (Harpon).

Đặt theo vị trí để bắn lên không trung, « cây chĩa » này sẽ cao 76 thước rộng 25 thước và nặng 3.800.000 ký lô (3800 tấn). Nghĩa là nặng bằng 70 chiếc phản lực cơ oanh tạc B-52 đã chờ đủ đồ cần thiết.

Chiếc xe Liên-hành-tinh này sẽ phải chờ được 8 phi hành gia, 36 tấn thực phẩm và đồ cần dùng. Trong số đồ dùng ấy có 4 tấn đồ trang bị cho cuộc thám hiểm, một chiếc xe nặng 1800 ký lô mà đoàn phi hành dùng để đậu xuống vị hành-tinh « láng giềng » của chúng

Đóng **NEUROTONIC** **BỐ OC**
Tăng cường bối nhớ
và sự minh mẫn

ta. Và còn có cả một căn lều nặng chừng 1 tấn có thể tách rời khỏi xe không gian dùng làm nơi tạm trú cho đoàn phi hành.

★ Chiếc xe trị giá 103 000.000 Mỹ-kim ấy sẽ làm cách nào lên được Hỏa-tinh ?

Nếu trước năm 1971 mà các nhà bác học hoàn thiện được một phương pháp mới hiện hàng Boeing đang nghiên cứu thì sức nặng sẽ giảm đi nhiều. Và như vậy thì chiếc xe không gian sẽ chẳng cần phải đưa trước lên một điểm trên quỹ đạo trái đất. Một phương pháp « Thôi tiến » (Système de propulsion) dùng dường khí và khinh khí sẽ thúc đẩy chiếc xe lên không gian.

Hiện nhiên là việc chế tạo một vật như thế sẽ tốn kém lắm. Người ta đã ước lượng phải chi phí đến 103 triệu Mỹ-kim và nếu kẽ cả chi phí của toàn thể dự án, gồm việc chế tạo, huấn luyện phi-doàn, trang bị dưới đất, công tác trong lúc bay v.v... Số tiền phí sẽ lên đến 626 triệu Mỹ-kim, nghĩa là bằng 3000 tỷ quan (cũ) tiền Pháp.

Con số tuy to tát, nhưng nếu so với khát vọng của thế giới đang muốn biết có những gì và có những sự gì đang xảy ra trên tinh cầu ấy thì cũng không mặc mờ là bao.

Như chúng ta đã biết, chiếc xe không gian sẽ giống một cây chĩa. Phần bay liệng (Partie planeur) là cái đầu của nó (hình tam giác). Trong 259 ngày bay và khi đã gần tới Hỏa-tinh thì nhân viên phi hành đều ở trong cái phần hình viên trụ (Compartiment cylindrique) giống thân cây chĩa. Xung quanh thân ấy sẽ gắn những động cơ có ống thực hơi (Moteurs Tuyères) và các thùng chứa thời-tiến-lực (Réservoirs propulseurs).

★ Tại sao người ta định được đúng ngày 17 tháng giêng năm 1972 để đặt chân lên Hỏa-tinh-cầu ?

Đã biết rằng ngày thuận tiện để khởi hành là ngày Hỏa-tinh xa mặt trời nhất. Nhưng cái cơ chế thiết yếu cho cuộc phi hành này lại buộc chiếc xe Liên-hành-tinh phải rời khỏi địa cầu khoảng

95 sớm hơn nhút kỳ nói trên. Vậy nhút kỳ thuận tiện sắp tới là ngày 6 tháng 8 năm 1971. Như thế chiếc xe liên-hành-tinh của chúng ta sẽ lên tới Hỏa-tinh-cầu ngày 17 tháng Giêng năm 1972 sau 259 ngày bay trong không gian.

Khi còn cách Hỏa-tinh 1600 cây số, một vật như hình cái bao (Capsule) sẽ được trục ra khỏi xe, đem theo những đồ rác rưởi thừa thải tồn tích lại trong suốt cuộc phi-hành. Đồng thời phần bay liệng (Partie planeur) tức là đầu cây chĩa cũng tách rời phần nhà ở cho phi-doàn và mang theo 4 động cơ sức thúc đẩy chung là 9000 tỷ kỵ lô. Chỉ có cái phần đầu hình tam giác ấy đậu xuống Hỏa-tinh-cầu mà thôi. Còn phần ở lại không gian sẽ được đặt vào một quỹ đạo xung quanh hỏa-tinh trong 479 ngày cho tới ngày về.

Ngày về cũng phải định vào lúc Hỏa-tinh ở một vị trí thuận tiện nhất cho việc phóng đầu xe lên không gian.

Phần bay liệng khi hạ xuống hỏa-tinh-cầu thì tốc độ của nó sẽ bị giảm đi và nó chỉ còn bay được

480 thước một giây. Nhờ một hệ-thống thắng hơi (Système de freinage aérodynamique) và một cây dù đường kính 13 thước xòe ra. Lúc cách mặt Hỏa-tinh chừng 500 thước, 3 hỏa-tiến động cơ (Moteurs Fusées) đặt trên phần bay liệng được cho chạy để tạo một súc đẩy lui (Rétro-poussée) khiến đầu xe đậu xuống êm ái.

Bộ phận bay liệng đậu xuống trên bộ phận chân của nó và các phi hành gia bắt đầu dựng một hành-tinh căn bản.

Trước hết họ cho bơm một căn lều hình bán cầu lên, đồng thời một bộ máy chạy bằng nguyên-tử lực sẽ cung cấp điện lực cho họ.

Tuy vậy, người ta cũng đã phải tiên liệu để phòng trường hợp mà điều kiện sinh hoạt và khí hậu quá gay gắt khiến đoàn thám hiểm không chịu nổi. Khi ấy họ có thể rời khỏi mặt hỏa-tinh-cầu lên ở trên một quỹ đạo của Hỏa-tinh trong lúc chờ đợi ngày về.

Phi thuyền liên-hành-tinh sẽ được chế tạo có thể đem theo một cái nền băng phẳng (Plate Forme) dùng làm giàn phóng (Emplace-



ment) cho chuyến về. Bộ phận bay liêng đâu xuống Hòa-tinh cũng có 2 phần, phần phía trước sẽ được phóng lên bằng sức đẩy của 2 động cơ trước đã được dùng vào việc thắng bớt tốc độ trong lúc đậu xuống Hòa-tinh.

Các động cơ ấy sau này sẽ được ráp lại phía sau của bộ phận bay liêng, chỗ ấy cũng sẽ có 2 cánh nhỏ đứng thẳng (Verticaux) xòe ra.

Khi cái từng dùng để phóng bộ phận bay liêng trong chuyến về đã cháy và rời ra rồi thì các hỏa-tiễn đặc biệt sẽ được dùng để làm cho bộ phận đầu di tới chỗ định, ráp lại bộ phận mình trên đường quỹ đạo, rồi hợp lại nguyên hình chiếc xe bay dặng trở về trái đất.

Lúc các bộ phận đã ráp lại rồi thì nhân viên phi đoàn chuẩn bị chuyến bay về trái đất với 259 ngày ròng rã nữa. Trước khi về tới trái đất bộ phận bay liêng lại tách rời một lần nữa khỏi thân mình xe.

Như thế các bạn thấy công việc thật giản dị và rời hơn 10

năm nữa đây thế nào nhà bác học Philip-Bono cũng sẽ mời các bạn theo dõi việc phát triển của dự án thám hiểm Hòa-tinh-cầu.

Chúng ta không có thể ngờ được nữa. Ở thời này, nền hàng-không thương mại đã tiến những bước không lồ và chúng ta đã quen với những chuyến bay Nurus-ước — Ba-lê chỉ mất 8 giờ. Thế mà các công-ty hàng-không chưa kịp nghỉ ngơi thì lại đã phải vùi đầu vào kế hoạch phi cơ siêu thanh. Và trước khi Nurus-ước trở thành gần gũi như một ngoại ô lớn của Ba-lê, những nhà chinh phục không gian đầu tiên đã di tới những nơi mà ta vẫn gọi là Nguyệt-cầu, Hòa-tinh-cầu, Kim-tinh-cầu. Những nơi ấy sẽ làm ta nhớ lại những mơ ước thần tiên thời thơ ấu và dễ dàng tìm thấy nhà tiên-tri Jules-Verne.

Với các tiến bộ khoa học ngày nay, chúng ta có thể vững lòng tin ở lời tuyên bố của kỹ sư Philip-Bono: « Ngày 17 tháng giêng năm 1972, mời ban cùng chúng tôi đặt chân lên Hòa-tinh-cầu ».



tiếng đêm

* LÊ-HOÀI-TRINH

Trăng lạnh gát đầu bên mái hiên
Sương đêm chìm đâm dáng ưu phiền
Hàng cây thức giấc thăm trong gió
Đâu bỗng người xưa dâng dịu hiền.

Có phải trăng buồn trăng nhớ thương
Tương tư sương nhớ rũ khắp miền
Mấy nàng xuân nỡ bên trường cù
Khuất cả về đâu những mối duyên

Chiều xuống cho phai màu áo trăng
Những người xưa cũ khuất về đâu
Mệnh mông trời rộng chim đơn lẻ
Gió bạt tung theo tám hướng trời

Cất bước về đâu ôi nhớ thương
Cho đôi chân nghỉ, mộng đêm trường
Đè tìm hơi ấm vào phương ấy
Xa thăm mà sao vẫn mãi tìm



Một Khoa Học mới

SỐ 3 BIỂU - HIỆU LÒNG
THƯƠNG MẾN, TÀI NĂNG,
CHỊU ẢNH - HƯỚNG TUẦN
HÀNH CỦA MỘC TINH

3

* Thăng-Tiến

(xem P.T. từ số 122)

Đặc điểm 3

Các bạn ở trong vận hành ảnh hưởng của số 3, đôi khi còn được gọi là «con số hoàn toàn» được thiên phú một kho tài năng phong phú, một sự ham học hỏi, cầu tiến, tính tình rất vui vẻ.

Yêu đời, lạc quan, hăng hái, có thừa nghị lực dồi dào là những tư chất đặc biệt của các bạn. Thông minh, lanh lợi, hiểu khách, yêu đời và làm cho những người chung quanh cũng ham sống như họ.

Đối với các bạn đó, quan niệm sự khó chịu, điều bất như ý xảy ra trong cuộc sống là chuyện dĩ nhiên. Các bạn mang số 3 là những người tháo vát, nhiều tài năng và quan tâm đến mọi chuyện. Rất hăng hái nhiệt thành, dễ bị chi phối cũng như dễ chi phối lại người khác.

Cá tính 3

Những bạn nằm trong ảnh hưởng vận hành của số 3 rất bất thiệp và thường rất nhiều người biết tiếng. Các bạn thích đi đây đi đó, xem thăng cảnh,

MỘT KHOA HỌC MỚI

quan sát dân tình, tiệc tùng đãi đãng, mời khách thết ăn.

Đa số các bạn số 3 nói chuyện hoạt bát, rất có duyên. Có tài làm cho những cuộc vui nô nức đầm đâng, gieo vui nhộn trong đám thực khách, nên họ rất được chuộng mời, chèo kéo.

Cũng như họ có biệt tài làm cho mọi người dễ chịu thoải mái như ở nhà mình vậy, trừ khi, họa hiếm, khi nỗi giận vì xung đột ý kiến làm cho họ thốt ra những lời vô cùng chua cay, thậm tệ. Họ có nhiều bạn bè, nếu không hiểu họ nhiều, sẽ thấy họ có vẻ gì như lợ là, dửng dưng.

Vì sao vậy? Thái độ vô tư, dè dặt của họ trước cuộc sống, thêm vào đó bản tính biến động, khiến cho họ vừa buông việc này đã bắt qua việc khác. Họ cho ta cái cảm tưởng của một người tham lam ôm đodom, bao biện, nhẹ dạ. Điều đó thực ra rất xa sự thực.

Trí óc mẫn nhuệ đa hiệu kích thích họ, khiến họ không ngừng bước trước những thử thách

mới cần phải khắc phục, hơn nữa, họ tự nghĩ, làm ra vẻ nghiêm trọng cũng chẳng giải quyết được việc gì, cứ việc thản nhiên là hơn. — Họ là những người rất lôi cuốn, vui nhộn để chúng ta giao du với. Có lẽ vì không muốn tư chuốc lấy sự rầy rà khó chịu, họ hiếm khi muốn phiền hà đến người khác.

Tình yêu và hôn nhân 3

Những bạn mang số 3 có một tình yêu sâu xa, thắm thiết. Tuy nhiên, trước khi thực sự yêu ai vĩnh cửu, họ thường cứ tự hỏi, có thực họ đang yêu người ấy không? Thường thường, một cô hay một cậu còn «xê-li-ba» (chưa lập gia đình) vẫn thường được xem như một người ưa ve vãn tinh (cậu) ống ẹo, làm dáng (cô) và hay thay đổi, điều đó cũng làm cho «uy tín» của chàng cũng như của nàng bị thương tồn.

Thực ra, chẳng qua các chàng và các nàng đó không tự nhận

Quảng NEUROTONIC BỔ ÓC
Tăng cường trí nhớ
Số 012-13-43

ra đúng lúc là mình đang yêu, chứ không phải họ muốn tỏ ra ta đây ga-lăng (lịch sự đối với phái yếu) hay nàng muốn cho thiên hạ trầm trồ khen mình đẹp.

Nhưng một khi họ đã kết hôn, chàng và nàng đều là những người bạn đường trăm năm tận tụy chí tình, âu yếm nhưng không ủy-mị, nồng nhiệt nhưng không gắt bó. Họ rất săn sóc đến vợ, chồng con cái, nhà cửa nhưng họ cũng còn quan-tâm đến nhiều chuyện khác nữa, khiến đôi khi người bạn lòng của họ phải phàn nàn. Bản tính vui vẻ, ít khi họ buồn rầu sau cuộc cãi vã giữa vợ chồng.

Họ có thể nỗi giận chốc lát, đề rồi sau đó lại cười đùa làm lành. Họ tin rằng cuộc hôn nhân chung sống phải là những chuỗi ngày hạnh-phúc, tươi vui và họ cố gắng để duy-trì bầu không khí linh-hoạt dưới mái nhà ấm cúng.

Các bạn mang số 3 có biệt tài sống thuận-hòa với mọi người thân cũng như sор, quen cũng như chưa quen, cho nên trong văn đề chọn bạn đường, không bị giới hạn trong một phạm vi nào.

Các bạn mang số 1, 5, 8 và

dĩ nhiên số 3, giống như họ, thích hợp với các bạn hơn là các bạn khác mang số 2, 4, 6, 7, và 9; nhưng sự kiện này cũng không ảnh-hưởng gì đến các bạn số 3 đâu. Vì, họ thích chung sống với những người tính tình khác biệt họ.

Thực ra, nếu các bạn số 3 tự ý cố gắng trong tinh thần hiều biêt, các bạn có thể chung sống với một người bạn đường mang **bất cứ số nào**. Trên một bình-diện khác, các bạn không bao giờ nêu kết hôn với vàng, mà cần phải có nhiều thì giờ, giúp bạn tìm hiều người yêu đầy đủ hơn, vì, nếu không, bạn sẽ mất hay không bao giờ chiếm được Tình-yêu của người mà bạn mong ước. Thực tế, trường hợp này đã xảy ra.

Nghề nghiệp 3

Các bạn số 3 rất giàu trí tưởng tượng cũng như trí sáng tạo rất dồi dào. Thêm vào những đức tính trên, lòng tham vọng giúp họ thành công trong nhiều địa hạt. Nếu họ quyết định phát triển một trong những tài năng nào đó đầy đủ (không phải là dễ, vì họ có nhiều tài năng cũng như nhiều sở-ước) họ có thể

tiến tới địa vị mau lẹ và tiến xa nữa.

Đặc biệt, họ rất thích hợp với những nghề như văn-si, nhiếp ảnh viên, trang trí viên. Và, trong địa hạt doanh-thương, họ rất thích hợp với cái ngành cẩn tiếc xúc với công-chúng nhiều như quảng cáo, ăn-löát, tất cả những ngành cần đến tài tháo-vát, và nghề nào trong phạm vi hoạt động nào, họ cũng thành công rất «xuých-xe» nhờ cái duyên lạ lùng thiên-phú.

Không nhiều lắm trong các bạn mang số 3 dù kiên nhẫn để trở nên bác-si hay luật-sư, nghề kỹ-sư và kế-toán cũng chẳng hắp dẫn họ là bao nhiêu.

Trên cương vị buôn-bán, tiếp-tân các bạn hoạt động rất «cừ», nhưng những công việc đều đều trong văn-phòng chẳng làm các bạn mẩy-mê nỗi.

Trên cương vị người-làm-công, các bạn rất xuất-sắc, nhiều sáng-kien và được các bạn đồng-nghiệp thích-mến. Nếu có cơ-hội các bạn đó tỏ ra có rất nhiều sáng-kien, ngoại-trú trong

những dự-định mà các bạn không mẩy-ưa. Trong trường hợp ấy các bạn thường vứt bỏ công việc đó, kệ cho nỗi buồn kéo đến xâm-chiếm tâm-trí.

Trên cương vị làm-chủ, các bạn luôn tạo được một bầu không-khí cởi-mở, linh-hoạt. Các bạn cũng không-tìm cách «át-giọng» những người làm việc dưới-quyền, nhưng rất-tán-thưởng những ý-kien mới-mẻ cũng như những cải-cách đúng-lúc. Các bạn cũng không-phải là những chủ-nhân-ông-sợ người làm-dưới-quyền «tia-nghè», nhưng sẵn-sàng khen-thưởng ai tỏ-rä-hứa-hẹn.

Tiền-bạc 3

Các bạn mang số 3 thường xài tiền rất hoang-phí, không-phải do chính các bạn, nhưng cả cho gia-dình người-làm-của các bạn nữa. Các bạn không-mẩy-ưa cần-kiệm, đề-dành, nhưng rất-thích mua «bắt-lǚ» theo-xung-dộng-tính-nhất thời-lúc đó. Đa-số các bạn khá-rộng rãi-về-văn-dề tiền-bạc, thường-lấy-làm-vui



thích mua quà vật tặng ai, thi
ân thi huệ.

Không mấy người trong các
bạn thích thú đề dành được ít
tiền, vì các bạn quan niệm tiền
không phải đề cất kỹ trong két
bạc, nhưng là đề hưởng thụ
những lạc thú do nó cung ứng.

Cũng được cái may khác kéo
lại là, tuy họ xài tiền theo sở
thích «mắc mỏ» tốn kém bắt

ưng, nhưng một số không ít
trong các bạn số 3, lại có tài
hai ra tiền.

Hoa lợi theo họ quan niệm,
nếu nó dễ vào thì thôi cứ đề
cho nó «ra» dễ, rồi lại kiểm
sau.

Và chăng, đối với người Việt
chúng ta, câu tục ngữ «cả
thuyền, lón sóng» không phải
là xa lạ gì.



* LỜI HÃM DỌA DUYÊN DÁNG

*Một bà cụ vào bệnh-viện để giải phẫu. Bác-sĩ trị bệnh cho bà
cụ là con của một người bạn rất thân của bà và đã chết từ lâu.*

*Khi vào phòng mổ, bà cụ bệnh-nhân gấp bác sĩ, liền được bác sĩ
hỏi thăm :*

— Thưa bác, bác thấy trong người thế nào?

— À, trong người bác bây giờ thì thấy dễ chịu lắm. Nhưng bác
xin nói trước cho cháu biết là cháu nên cẩn thận trong việc mò xé
cho bác. Nếu bác có mệnh hệ nào thì bác sẽ lùm đùm phản nàn với
má cháu, cháu nghe rõ đấy chứ!

NEUROTONIC BỘ ỐC
Tăng cường lực nhút
còn em say sưa

những người đàn bà

lừng danh trong lịch - sử

* Tân-Phong

21.—Hoàng-hậu Elisabeth của nước Autriche, tức là «Công-chúa Sissi»

CHẮC đa số bạn đọc Phđ
Thông, nhất là bạn trẻ, đều có
xem phim *Sissi*, mà vai Công-
chúa, do Romy Schneider đóng,
đã làm cho các bạn say-mê suốt
mấy tiếng đồng hồ.

Sissi chính là tên của Hoàng-
hậu Elisabeth d'Autriche, nồi
tiếng trong Lịch-sử, một giai-
nhân Tây-phương mà đời sống
cho đến cái chết, là do một định
mệnh lì-lùng sắp đặt từ thuở bé.
Danh-từ «Hoàng-hậu của Cô-
đơn» (*L'Impératrice de la So-*

litude) mà nhà văn Maurice Bar-
rès đặt cho bà, có thể gồm cả
ý-nghĩa chua-chát, bi-thương
của một số kiếp tài-hoa đáng lẽ
được rất nhiều hạnh-phúc mà
chỉ toàn là đau-khổ âm-thầm.

Con gái út trong gia-dình có
ba trai năm gái của vua Maximili-
lien I và nữ Quận-chúa Ludowika,
xứ Bavière, nước Đức,
công chúa Sissi ra đời năm 1837,
đứng vào đêm Noel, cùng một
giờ với Chúa giáng-sinh. Nàng
đẹp như một nàng Tiên
giáng thế,



Hoàng-hậu ELISABETH

Lúc bé, tính-tình của Sissi đã giống hệt cha, Vua Maximilien, một tâm-hồn nghệ-sĩ, một chàng hiệp khách hào-hoa phong nhã, rất ưa thơ mộng, hơn là một ông vua trị quốc. Ông thích làm thơ, đánh nhạc, và có mở một tao-dàn gồm 14 chàng nhạc-sĩ, cả ngày họa đờn, ngâm thơ. Ông rất ham-mê du-lịch, khi thì sang Ai-cập để xem Kim-tụ-tháp của vua Chéop, khi thì đi Ý, đi

Thụy-sĩ, đi Syrie, Tiều-Á-Tế-Á... Mỗi lần đi du-lịch về, vua tả cho công chúa nghe những thăng cảnh hùng-tráng, kể cho nàng nghe những sự tích huyền-ảo mê-ly...

Công-chúa Sissi say-sưa nghe cha kể chuyện, và hồn thơ nảy nở, rạt rào, ngay từ lúc hãy còn là một cô bé thơ-ngây. Năm 1852, Sissi mới 15 tuổi, đã yêu một bá-tước cũng hay thơ... thần như nàng. Tình yêu mới chớm nở, thì người yêu bị chết thình lình. Sissi làm bài thơ sau đây mà nàng cần-thận chép trong nhật-ký :

*Ô vous, sombres yeux !
Je vous ai tant contemplés
Que votre Image dorénavant
Ne sortira plus de mon cœur.
Jeune et frais amour
Resplendissant comme le mois
de Mai !*

*L'automne est venu
Et tout est déjà fini !
(Than ôi, đôi mắt đầy bóng tối !
Ta đã nhìn người biết bao
nhiều lần.
Từ nay cầu xin hình ảnh của
người
Không rời trái tim ta nữa.
Tình yêu tuổi trẻ thầm tươi,
Rực rỡ như trời tháng Năm
Mùa thu đã đến,
Tất cả đã hết rồi !)*

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ

Cô Công-chúa 15 tuổi đã khóc mùa Thu, đã khóc tình yêu chết yêu trong mùa Thu ! Nghe vang lên tiếng chuông nhà Thờ tiễn hồn người bạc mệnh, làm xáo động hồn thơ, công chúa ghi những cảm xúc ấy trên trang giấy học trò :

*Le sort en est jeté.
Richard, hélas, n'est plus !
Le glas sonne, seigneur !
Seigneur ! Ayez pité de moi !*

*(Thôi, số kiếp dành phải thế.
Richard ơi, từ nay anh
không còn !
Tiếng chuông vĩnh biệt rền vang !
Chúa ơi !
Chúa ơi ! Xin Chúa thương
con !)*

Trong lúc nhớ nhung, Sissi lại làm thơ, chép vào nhật ký : *J'ai trop longtemps fixé
Mon regard sur ton visage
Et me voici toute éblouie
Par le rayonnement de ta
beauté !
Quand le premier rayon de soleil
Me salue au matin,
Je lui demande toujours
S'il vient de t'embrasser ?*

*Et chaque nuit je prie
Le clair de lune d'or
De te dire en secret
Que je t'aime...*

*(Đã lâu lắm, từ muôn thuở,
Em mãi nhìn gương mặt anh,
Đến dỗi bây giờ em đẹp rực rỡ,
Nhờ hào quang diễm tuyệt của
anh.*

*Lúc tia nắng mới hừng,
Chào em buổi mai sớm,
Thì em hỏi âu yếm :
Phải ánh nắng vừa mới hôn
anh ?*

*Và mỗi đêm em vẫn nhăn
Ánh trăng tỏ vàng
Bảo thầm với anh
Rắng em yêu anh...)*

Tôi nói thật, tôi chưa được đọc của một cô em nào 15 tuổi mà có giọng thơ thành thực hồn nhiên và cảm động như thế.

Thế rồi một buổi chiều mùa Xuân 1854 mọi người đều rộn rịp..quắn quít chung quanh Néné, tức công chúa Hélène, cô gái lớn nhất trong gia đình... Vừa được tin của một vị thương quan của triều đình Vienne thân thuộc với gia đình, cho biết : Hoàng-đế xứ Autriche, François

NEUROTONIC

BỘ ỐC
“Tặng cường trí nhớ”
113 377 0002/03

Joseph, 24 tuổi, muôn cưới công chúa Hélène, tôn làm Hoàng-hậu. Đồng thời, một vị quan hau cận của Hoàng-dế phi ngựa đến trao bức thư của Hoàng-dế báo tin ngày hôm sau ngài sẽ đến lâu dài Possenhofen của Vua Maximilien để thăm vua và quận chúa Ludowika, và làm lễ đính hôn với công chúa Hélène.

Được tin, cả nhà vui mừng rộn rịp, lo sắp đặt mọi nghi lễ

ROMY SCHNEIDER

Trong phim « CÔNG-CHÚA SISI »



đề ngày mai đón tiếp vị Hoàng-dế trẻ tuổi. Sissi, cô gái út, nữ thi sĩ mơ mộng và tinh nghịch nhất nhì, cứ theo trêu ghẹo người chị cả sấp lên ngôi Hoàng Hậu. Công chúa Hélène, đôi má đỏ bừng, sung sướng quá, không nói gì được, chỉ hôn lên mái tóc óng ánh, vàng gợn sóng của cô em gái chưa đầy 17 tuổi.

Quận chúa Ludowika, người mẹ hiền lành âu yếm, lo tập cho Hélène cách thức quỳ gối làm lễ chào Hoàng-dế như thế nào, nói với Hoàng-dế như thế nào cho đúng nghi lễ Triều-đình. Bà sửa soạn lại đầu tóc của Công-chúa, và gọi thợ may danh tiếng nhất ở Bavière đến may gấp trong đêm ấy một chiếc áo đẹp nhất, với jupon, để sáng hôm sau Hélène mặc đón vị « Hoàng tử đẹp trai ».

Nên biết rằng Hoàng-dế François Joseph và Hélène là anh em bạn dì, mẹ của Hoàng-dế và mẹ của Hélène là chị em ruột. Nhưng François Joseph đã xin với Giáo hoàng La-Mã cho phép cuộc hôn nhân trái luật ấy.

Sáng hôm sau, lâu đài Possenhofen két kín két lá tung bừng náo nhiệt, kẻ hầu người hạ ra vô tấp nập. Mọi người hồi hộp chờ Hoàng đế...

10 giờ, công chúa Hélène còn

đứng soi gương, đánh lại ty phẩn trên đôi má hồng đào, thì nghe tiếng vó ngựa rộn rịp nhịp nhàng mỗi lúc mỗi gần Possenhofen... Vị hoàng đế trẻ tuổi, đi xe tứ mã, có một đoàn lính kỵ mã chạy theo hộ vệ... Nhưng thay vì chạy thẳng vào sân, xe của Hoàng đế ngừng nơi cồng. Có lẽ thấy cảnh vườn rộng lớn, xinh đẹp, cây cỏ đầy bóng mát, hoa nở muôn màu như một bồng lai tiên cảnh, Hoàng đế đi một mình dạo chơi xem vườn, chưa vào lâu đài vội. Tôn trọng sở-thích bất ngờ của vị Hoàng-dế trẻ tuổi, vua Maximilien và Quận-chúa Ludowika, vẫn đứng chờ trước bao-lon, không muộn quấy rầy vị chàng rồ oai-nghi... mơ-mộng...

Ngài bước chậm rãi, ngó say mê hai con bạch-nga bơi yêu-điệu, duyên-dáng trên mặt nước hồ xanh... Bỗng ngài trông thấy một thiếu-nữ mặc toàn trắng, đẹp rực-rỡ, đôi mắt xanh đầy ánh sáng, tóc vàng óng-ánh chảy xuống đến hai bên vai, nhởn-nhor với gió... Ai đấy nhỉ? Không phải công-chúa Hélène,

vì Hoàng-dế đã biết mặt Hélène, cao lớn hơn, và 22 tuổi. Thiếu-nữ thản-tiên đi trên cỏ xanh, chỉ mới độ 15, 16 tuổi, có hai con chó bergers dũng-dinh đi cạnh nàng. Bỗng nàng chạy đến bá ngay cõi Hoàng-dế, và cười dòn lan. Với giọng nói tinh-nghịch và trong như pha-lê, nàng bảo :

— Chào Hoàng-dế ! Chị Hélène của em đang chờ anh trong phòng !

François Joseph bật cười. Ngài đòi ý-kien ngay tức-thì, nở nụ cười say mê, nhìn Sissi :

— Không ! Anh sẽ cưới em. Hoàng-hậu sẽ là em.

Rồi Hoàng-dế nắm tay Sissi đi vào trước mặt vua Maximilien và Quận-chúa Ludowika, khẽ nghiêng đầu bảo :

— Trầm xin làm lễ đính hôn với Công-chúa Sissi.

Mọi người đều trổ mắt ngạc-nhiên. Nhưng Hoàng-dế muốn, là... Trời muốn.

(kỳ sau tiếp)



nỗi nhớ bên trời

* HOÀI-VIỆT-NHÂN
(Hoa-Kỳ)

Chiều về đồi cao ôm tuyết trắng
Cây âu sầu úp mặt đứng tương tư,
Đồi hoang vu thương nhớ ai bây giờ
Buồn xứ lạ đưa vào chiều cuối giấc
Bây giờ quá xa anh không còn nghe tiếng nấc
Mắt chiều nao ngắn lệ đưa nhau
Bao mùa thu nét mặt âu sầu
Đường tình đó đồi thay vào nẻo cuối
Đã không thương nhau sao còn đắm đuối
Cho tình đời sai nghĩa «luân lý» xưa
Lời thiết tha như mưa gió cuối mùa
Nức nở đó rồi mai về xứ mong
Anh vẫn đi trong những chiều gió lồng
Giữa tiếng cười và mưa nắng thời gian
Mắt suy tư khi mỗi độ hoa tàn
Lòng thầm héo khi chuỗi cười vừa tắt
Có người hỏi : «đời đẹp lắm sao anh còn thắc mắc»
Cho tuổi đời và hương vị chóng phai
Vui đi anh khi tuổi thăm hoa cài
Trang thử thách ta cho người sám hối
Anh vẫn biết tuổi thanh xuân không chờ đợi
Rồi mai đây khi nắng mới giao mùa
Anh trở về tìm hương cũ bến xưa
Cây trồ lá gió gieo vào lòng đất
Hình ảnh xa xưa em vẫn còn hay nhớ
Phút giây này anh cảm thấy đơn cô
Hai mươi năm chưa xây trọn cơ đồ
Bàn tay trắng ôm tròn cây thương nhớ.

(MOTEL MARAD — Kỷ niệm chuyến viếng MISSILE TEST CENTER CAPE KENNEDY tại FLORIDA)

hận

* LỆ-THIỀN-THANH T.N.

Tặng em P.V.

Chiếc trực thăng sà xuống
Cát bụi bay mù trời
Người chinh phụ ra đón
Tin chồng chết mất rồi !
Từng giọt mồ hôi buốt lạnh rơi
Lệ hòa trong cát máu trên môi
Trời trưa bỗng đồ cơn mưa tuyết
Vùi mất người thân giữa đất trời

Hình ảnh cuộc đời xoay gió lốc
Mình ai còn lại với phong ba
Mình ai từ đây đêm đêm khóc
Mình ai thương dân con mất cha !
Những mai đầu xanh còn non quá
Ngơ ngác bên nhau đợi mẹ về
Chợt thấy đời như đang tan tác
Khi nhìn thấy mẹ lệ tái té !

Đứa con lớn lần đầu tiên gục mặt
Nghe hồn lịm chết nặng bờ mi
Nghe mẹ xé khăn vòng quấn chặt !
Vầng trán dân em chưa biết chi !
Thôi mắt từ nay là tử-biệt
Căm hờn máu nóng rỉ ra môi
Đứa con lớn vùng đứng lên quyết liệt
Nghiến răng thề: Thủ đã giết cha tôi !

Rồi đây chinh chiến một trời
Thù cha hận nước một người khắc ghi !



Những bí-mật trong thế-chiến thứ II

★ Thiếu-Sơn

(Tiếp theo P.I. 124)

★ Cách-mạng quốc-gia và Phong-trào cách- mạng quốc-gia của Ngô-Triều.

T RONG một bản phúc trình sở Cảnh sát Vichy đã thâu lượm được một câu giải nghĩa về chế độ Pétain như sau : « khùng-bố trắng, chợ đen, tho-viện mầu hường... (Terreur blanche, marché noir, biblio thèque rose). »

Câu giải nghĩa vẫn tắt nhưng dễ hiểu. Một khi đã thủ tiêu dân chủ thì chỉ còn lối cai trị bằng mạng lịnh. Muốn cho mạng lịnh được thi hành thì phải dàn-áp, phải khùng-bố, khùng-bố trắng trợn.

ĐỜI LOẠN MÀ CON NGƯỜI VẪN PHẢI SỐNG NÊN THIÊN HẠ BT BUỘC PHẢI SỐNG HAI MẶT. MẶT CÔNG KHAI THÌ TẮT CẢ ĐỀU HỢP THỨC, HỢP PHÁP... NHƯNG MẶT BÍ MẬT THÌ TÍCH TRỮ, ĐẦU CƠ ĐỀ MUA BÁN CHỢ ĐEN, AI CHẾT MẶC AI...

NHỮNG BÍ MẬT

Nhưng khùng-bố trắng mà đối với chợ đen thì rất chính. Đời loạn mà con người vẫn phải sống nên thiên hạ bắt buộc phải sống hai mặt. Mặt công-khai thì tất cả đều hợp-thức, hợp-pháp, đúng theo kỷ luật quốc gia. Nhưng mặt bí mật thì tích-trữ, đầu cơ đème mua bán chợ đen, ai chết mặc ai, ai khỏe mặc ai, ta phải sống. Không bao giờ con người hèn-hạ và ích-kỷ bằng thời-kỷ sống dưới chế độ Pétain. Nhưng xấu che, tốt khoe vì cuộc cách-mạng quốc-gia cần phải được đème-cao và người lãnh-dạo cần phải được ca-tụng như một anh-hùng cứu-quốc, một vĩ-nhân vô tiền khoáng-hậu của đất nước. Nhơn đó mà tràn đầy những sách néi tốt cho chế độ, những sách được tô-vẽ bằng mầu hường. Biết bao nhiêu cây viết danh tiếng đã làm việc đó rất văn-chương. Họ đã tông-lục, chuốt hồng tả Pétain như một ông Thánh và đème-cao chế độ như một xã-hội lý-tưởng mà con người đã tiến đến một trình-dộ đạo-đức tuyệt vời.

Trong báo *Les Temps nouveaux*, nhà chánh-khách Flaudin đã viết :

« Chúng ta phải tin-nhiệm lão Thống-chế. Người không tránh một trách-nhiệm nào. Trong lương-tâm của người và trước Lịch-sử người đã gánh vác những

công-tác nặng-nề nhất, không yếu hèn, không kiêu-hanh».

Chính thi-hào Léon Paul Fargue cũng đã có lần viết :

« Tình-thần của chúng ta phải có một cái gì được coi như hình-thức quân-sự của Hy-vọng. Bởi vì hiện nay chúng ta thấy rõ hơn lúc nào hết là chúng ta phải trở về với những sức mạnh tình-thần cố-hữu nếu chúng ta muốn chặn đứng lúc-thời những lầm lỗi của chúng ta. Cho những tâm hồn trẻ trung và trong sạch, đó là một phuong-thuốc để tự-phản tự-cường và để lột bỏ cho nước Pháp chiếc áo đau-thương và thống khổ. »

Cái thứ văn-chương nặc mùi đạo đức đó thật ra chỉ để che đậy tất cả những thói hư, tật xấu dưới Triều-Đại Pétain. Những nhà đạo đức giả tha-hồ đồ thừa. Họ đồ thừa cho văn-chương hồi tiền-chiến quá phóng-túng, cho phim hát bóng quá dồi-trụy, cho thanh-niên quá lêu-lồng, vì nhàn-cư vi bất-thiện mà...

Nhưng thật-sự thì con người dưới chế-độ Pétain còn bất-thiện hơn nhiều. Họ có những quan-niệm nghịch-thường về đạo-đức và danh-dụ. Ngay những công-việc làm bì-ći nhất họ cũng cho là họ đã vì Tô-quốc mà làm... Vì Tô-

quốc mà họ nịnh trên, hiếp dưới. Vì Tồ-quốc họ mà rình-rập nhau, tố-cáo lẫn nhau, cáo gian cho nhau. Họ tố-sáo nhau ở Cảnh-sát, ở Tòa-án và ở cả bộ Tư-lệnh Đức đóng ở phần bị chiếm đóng của Pháp.

Léon Werth đã có những lời hài-hước và chua chát như sau :

« Tràn ngập những thơ tố-cáo. Nửa nước Pháp rình-rập nửa kia. Nhưng lạ nhứt không phải là nửa này rình-rập nửa kia mà là cái nửa bị rình-rập dường như không giận hờn, không nhờm góim, không bất-bình đối với cái nửa đã rình-rập mình. »

Lịch-sử tái-diễn. Những cái gì xảy ra dưới chế-độ Pétain đã xuất hiện dưới chế-độ Ngô-dinh-Diệm. Hồi đó người ta rình-rập và tố-cáo lẫn nhau vì quyền lợi tối-cao của đất nước. Trước đây, người ta cũng thi-đua Tồ-Cộng để bảo-vệ chánh-nghĩa quốc-gia. Nhưng thật sự đâu phải vì quốc-gia, đất nước. Chẳng qua là để trả thù cá nhân, để mua chuộc chút ân-huệ,

để kiếm chút tiền thưởng, chút thế-lực hay để người ta bối-thí cho những chỗ ngồi trong đám nịnh-thần và bộ-hạ.

Cách-mạng quốc-gia của Pétain khác gì Phong-Trào Cách-Mạng Quốc-Gia của Ngô-Triều ?

Hiến-Chương Lao-Động

Chánh-phủ Pétain ra đời giữa một tình-thế khó-khăn về kinh-tế. Giặc-giả, tàn-cư, tàn-phá, tất cả đều làm ngưng-trệ sự sản-xuất. Nhà máy bị hư-hại. Cả triệu người phải xa lìa nơi làm việc.

Trước hết chánh-quyền phải đề ra những biện-pháp khẩn-cấp như :

— Yêu cầu những xí-nghiệp thâu-dụng công-nhan và tránh việc sa-thải.

— Yêu-cầu chủ-nhan phải trả lương cho những người thất-nghiệp.

— Cấm tuyển-dụng phụ-nữ có chồng vào làm việc các công-sở.

— Trả tiền hưu-trí cho những công-nhan già nhưng buộc họ phải nhường chỗ làm cho bọn trẻ.



— Hồi-hương tất cả những công-nhan ngoại-quốc, kề-cả người Bắc-Phi và Đông-Dương để chỗ cho công-nhan Pháp v.v...

Tất cả những biện-pháp nói trên đều tỏ ra vô hiệu-lực nếu các xí-nghiệp không có công việc để làm. Mà công việc không phải chánh-phủ Vichy có thể cung-cấp được. Chính người Đức đã cho công việc cho các xí-nghiệp Pháp. Bọn tư-bản Pháp lè-làng lánh những đơn mua hàng của Đức và họ đã mặc-nhiên hợp-tác với kẻ thù để khuếch-trương kỹ-nghệ chiến-tranh và tăng-cường bộ máy chiến-tranh của Đức. Nhờ vậy mà nhà máy chạy lại, số thất-nghiệp giảm lần. Năm 1940 có 800.000 người thất-nghiệp. Một năm sau chỉ còn có 80.000 người không có việc làm.

Chánh-phủ Pétain ban-hành đạo luật ngày 16-8 theo đó thì những công-ty Tư-bản không được tò-hiệp lại thành những Đại Công-Ty độc-quyền như hồi tiền-chiến để bóc lột nhân công, để lũng-doạn kinh-tế và để làm áp-lực đối với chánh-quyền. Mặt khác ông cũng không cho các nghiệp-doàn lao-động liên-hiệp lại để tò-chức những cuộc tranh-dấu làm rối trật-tụ xã-hội.

Ông tuyê-bố :

« Chủ-nghĩa Tư-bản quốc-tế và chủ-nghĩa xã-hội quốc-tế đều bóc lột và hạ thấp giá-trị của con người. Những chủ-nghĩa đó là của thời tiền-chiến, nay không còn nữa. Chúng nó đều tai-hai như nhau. Bề ngoài có vẻ chống đối nhau nhưng thật ra chúng nó vẫn ngầm-ngầm cấu-kết với nhau trong một sự liên-minh mù-ám. Chúng ta tiêu-diệt những cuộc rối loạn trong xã-hội, trong nhà máy và nông-trại. »

Mới đầu, có nhiều người hoan-nhinh chánh-sách kinh-tế có vẻ độc-đáo của ông là hạn-chế độc-quyền Tư-Bản và ngăn-chặn những tranh chấp xã-hội. Nhưng rồi người ta hết sức kinh-ngạc khi ông cải-tồ nội-cács và cho hai nhà kinh-tài hạng nặng hai ghế : một ghế Tổng-Trưởng giáo-dục và một ghế Tổng-Trưởng ngoại-giao. Ghế này giao cho ông Baudouin của Đông-Dương Ngân-Hàng. Thế là ông chẳng động chạm gì đến chủ-nghĩa Tư-Bản. Hơn nữa, chính ông lại cho nó mạnh thêm. Một mặt tuyê-bố hủy-bỏ những Tồ-Hiệp độc-quyền. Mặt khác lại tăng-cường ảnh-hưởng của họ trong chánh-phủ thì làm sao mà thi-hành sác-

luật ? Hồi đó đã có người viết báo ngạo ông như vậy :

Điều I.—Bài bỏ những Tô-hiệp độc-quyền.

Điều II.—Những đại-diện của những Tô-hiệp độc-quyền có nhiệm-vụ thi-hành sắc-lệnh nầy.

Thật ra ông làm trò bịa bợm như trên chỉ là cố ý tỏ ra công-bằng khi ông muốn diệt trừ cuộc tranh đấu giải-cấp do chủ-nghĩa xã-hội đề ra. Ông rất ghét những tổ-chức nghiệp-doàn và muốn trước đoạt hết những quyền-lợi mà họ đã tranh-thủ được như quyền tổ-chức thành Liên-Hiệp nghiệp-doàn, quyền định-công và quyền tổ-chức những quỹ cứu-

trợ để ủng-hộ những cuộc tranh-dấu của công-nhân, vv...

Ông đặt ra một *Hien-chuong Lao-dộng* để trước đoạt tất cả mọi khí-giới của người lao-dộng trước áp-lực của Tư-Bản chủ-nghĩa. Cả đến ngày 1-5 ông cũng công-nhận cho là một ngày lễ hợp-pháp. Có người đã nói : « Ngày 1-5 là ngày gì khi được người trên cho phép ? Thế là thêm được một ngày lễ. » Ngày lễ hiền-lành như tất cả những ngày lễ khác mà người ta được ăn lương và được nghỉ khỏe. Ngày 1-5 khỏi còn là một ngày kỷ-niệm, một ngày tranh-dấu, một tượng-trưng của lao-dộng quốc-tế.

Cách-mạng quốc-gia là thế.



* NGƯỜI CAN ĐẨM NHẤT THẾ-GIỚI *

Rõ của cụ Churchill muốn khuấy phá cha vợ, một hôm đã hỏi cất cỏ :

— Thưa Ba, người can đảm nhất trong trận đại chiến thứ II là ai ?

Chẳng lẽ, Churchill lại trả lời là mình, nên cụ nói choạch ra là Mussolini.

Ông con rể liền hỏi vặn lại :

— Tại sao thế ?

— Churchill trả lời :

— Rất dễ hiểu, chỉ có một mình Mussolini là có can đảm dám giết con rể mà thôi.



Quân-đảo Côn-sơn

A SƠN VƯƠNG

SƠ LƯỢC TRUYỆN TÍCH CÁC HÒN VÀ CÁC BÃI...

Vài lời thưa trước

CÁC nhà viết Sử trong những thời xưa, phần nhiều là do nhà Vua chỉ định, nên bắt cứ việc gì tốt-dep thì phải ghi chép không sót mảy-may, lầm kẽ còn vê-vời thêm cho tăng phần long-trọng. Đến như việc gì tồi-tệ ác-đức, thì nhà làm sử nếu không muốn bị tru-di tam-tộc thì phải lờ đi !

Do đó, người đời sau khó mà tìm kiếm cho đúng sự thật của tiền-nhân qua các bộ sử của

bọn nhà Vua. Tuy nhiên, trong nhân-dân thường có dâ-sử do các bậc hiền tài ân-sí lén lút nhoi chép tất cả những gì mắt hý tai nghe trong buổi đương thời, rồi lưu lại cho con cháu về sau, cho đến khi nào có hoàn cảnh thuận-liện mới được công bố.

Chẳng hạn như sự-tích « BÀ CÂU CÔN NÔN » khách bốn phương khi đặt chân đến hải đảo này, nghe nói Bà Câu Côn Nôn linh lâm ! Nhưng lại không biết được căn-do gốc-tích ra làm sao. Thật ra, đó là một

đoạn sử vò cùng bi đát, chỉ vì nó không tốt đẹp gì cho nhà Vua, nên từ lâu rồi người ta đã che lấp nó trong bóng tối bằng đủ mọi phương-diện.

Sở dĩ, chúng tôi năm được mớ tài liệu hiếm có này, vì thuở còn bé những ngày mà chúng tôi còn cắp sách đến trường, thỉnh-thoảng có ghé chơi nhà ông Bác họ, được ông Bác giảng giải cho nghe những mẩu chuyện ngộ-nghĩnh trong bộ Dâ-sử «NGUYỄN-TRIỀU KHAI SÁNG» (Trong đó có đoạn nói về Bà Cậu Côn-Nôn) mà nhà Bác tôi coi đó như một bộ Gia-Phả (Registre Généalogique de la famille) cần phải giữ làm của riêng, vì đó là bút tích của Cụ Trương-minh-Khai (một vị cận thần của Chúa Nguyễn - Ánh trong những ngày chạy loạn)

tức là Ông Cố bảy đời của chúng tôi truyền lại.

Rất tiếc, qua 9, 10 năm khói lửa lan-tràn, bộ Dâ-sử cũng chung một số phận không may của Ông Bác họ tôi mà đi về bên kia thế giới.

Từ lúc nân-niu bộ Dâ-sử ấy đến nay kè có hơn ba mươi mấy năm rồi ! về mặt văn chương tuy có chỗ quên chô nhớ song về một số cốt chuyện chúng tôi hay còn in trí mãi. — Vậy chúng tôi cứ theo đó trích-lục một số truyện tích ra đây, trước là cống-hiến độc-giả đồng bào một vài câu chuyện gương mẫu, sau là chắt-chỉnh cùng các vị thức-giả, may ra trong hôi-nội chư-quân còn có mớ tài lệu nào xác-đáng hơn, góp nhặt thêm vào, tưởng cũng có ích-lợi một phẩn nào cho kho sử-liệu sau này vậy.



Núi Chúa là gì ?

Núi Chúa là gì ? Tại sao có tên Núi Chúa ? Tục truyền rằng : Lúc Chúa Nguyễn còn kém thế, người thường đem cung-quyển ra đây để tị nạn. Mỗi lần đến, Ngài chỉ có một chỗ ở nhứt

định là ngự trên đỉnh núi Trung-ương (nằm cân giữa đảo) cao hơn mặt bờ 516m. Tức là nơi trước đây nhiều năm, người ta tìm thấy đó bàn cờ bằng đá hình chữ «Nhựt», vừa với hai người ngồi với tay nhau. Đó là dấu vết của đấng quân-vương

dùng để tiêu-khiền trong những ngày chạy loạn.

Một hôm cụ Trương-Minh-Khai hỏi Ngài :

— Dưới đất bằng có thiều chi hoa thơm quả ngọt, sơn thủy hữu-linh, và rất tiện bẽ tiến-thoái trong khi hữu sự, tại sao bệ-hạ không ở, lại tìm chi lên chót vót cao, đề đám tùy-tùng chúng tôi phải vất-vả khổ-sở với bao sự phục-dịch hàng ngày ?

Thì nhà Vua đáp :

— Ta là một vị vương-tử, phụng mệnh trời lo việc chấn dân. Đã có chí dọc ngang trời; bờ, gánh san-hà nắm trọn vào tay, thì dù cảnh ngộ nào, ta vẫn giữ tinh-thần thượng-võ, không vì một lẽ gì mà xoay chiều đổi hướng, hay lùi bước trước một trở lực nào...

Câu đáp ấy, tượng trưng cho một khối óc « Anh-hùng dân-tộc » và đầy lòng tham-vọng. Thế nên, suốt cả đời Ngài chỉ chăm-chăm theo đuổi có mỗi một việc là Tranh Bá Đồ Vương, dù phải đối với giá nào, cũng quyết tâm

theo đuổi cho đến kề cùng, đề mong được ngồi trên thiên-hạ !

Trong tiếng « Chúa » có nhiều nghĩa bóng, như : To, Lớn, Trọng-Đại và trên tất cả...

Có lẽ vì thế mà ông Gia-Long chọn lấy tiếng « Chúa » đề đặt tên cho quả núi chính đâ ngự...

Sự-tích Bà-Cậu Côn-Nôn

Bà là ai và Cậu là ai ? Tại sao dân-chúng hải-dảo phải kính thờ vào bậc thần-linh, như có thể đem lại họa phúc cho cả mọi người ?

Bà là : Đức Bà Phi-Yến, vợ thứ của Chúa Nguyễn-Ánh, tục kêu là Bà Thứ Răm.

Cậu là Hoàng-tử Hội-An; con một của bà thứ-hậu Phi-Yến, tục kêu là Hoàng-tử Cải.

Dâ-sử chép rằng : Vào khoảng cuối Thu năm 1783, là lần thứ hai mà Chúa Nguyễn bôn-dào ra đây để trốn giặc Tây-Sơn. Vì thất-bại liên-miên, nên Ngài có ý định đưa Hoàng-tử Hội-An sang Pháp làm con tin để cầu

NEUROTONIC

bổ óc
Tăng cường trí nhớ
100 ml

viện-binh. Nhưng đức bà PHI-YẾN rất không đồng ý về diềm này, nên Bà có can Vua rằng :

— Việc đánh nhau với ba anh em Nguyễn-Huệ, ta có thể coi đó như việc trong nhà, chúa-công nên dùng nghĩa-binh trong xứ là hơn. Nếu bệ hạ đem sức mạnh của ngoại-bang về để giải-quyết ván-dề nội-bộ, dù có thắng được Tây-Sơn, cái thắng ấy cũng chẳng vẻ-vang gì, thiếp e còn có lăm điệu bất tiện về sau...

Chỉ có mấy lời khuyên-can thẳng-thắn ấy, mà nhà Vua hoài-nghi rằng : đức bà PHI-YẾN có cái ẩn-ý thông-đồng với giặc, bèn truyền lệnh chém đầu, may nhờ có Cụ Trương-minh-Khai (là nội-lò của ông Trương-công-Định) và các quan tùy-tùng lạy lục cầu xin, đức bà mới được nhà Vua tha chết. Nhưng lại bị sanh-cầm vào một hang đá trong một trái núi bên kia hòn Dãm.

Bởi có tích đó mới có tiếng gọi HÒN-BÀ từ ấy đến nay.

Thấy mẹ bị sanh-cầm một cách quá túc-tưởi, Hoàng-tử HỘI-AN kêu-gào khóc-lóc theo dõi Vua cha để được cùng chung số-phận với mẹ. Nhà Vua đã

chẳng động lòng thì chó, lại coi Hoàng-tử như một mối loạn nặng-nề ở ngày hậu-vận, bèn truyền lệnh ném con xuống biển. Tử-thi của Hoàng-tử trôi tấp vào bãi Dãm-trầu, dân làng Cỏ-ống vớt lên deni tống-tảng rất trọng-thề, và hàng năm cúng-quây để tỏ lòng sùng-kính.

Hiện nay mà Cậu vẫn còn.

Nhắc lại, « sau khi nhốt bà thứ hậu PHI-YẾN vào hang đá được vài hôm, kể nghe tin địch-quân sắp đến, chúa NGUYỄN phải bỏ Côn-nôn chạy ra Phú-quốc. Nhờ đó đức bà mới được thoát chết và tìm về làng Cỏ-ống nlờ dân làng dựng một ngôi nhà ngay bên mả Cậu, để được an ủi phần nào giữa mối thiêng-liêng mẫu-lử chi-tình. Vậy phải chăng câu hát :

« Gió đưa cây cải về trời,
« Rau Răm ở lại chịu đói
đắng-cay...? »

là do ở tích này ? Vì đức bà PHI-YẾN có tên riêng là RĂM, và Hoàng-tử HỘI-AN cũng có tên riêng là CẢI.

Những buổi trời chiều êm-ả, bà thường lê gót dạo chơi nơi bãi Dãm-Trầu, thì trước mặt bà là cả một bầu trời ảm-đạm, vọng cổ-hương mây trắng phủ

màn sương. Ôi ! Khóc non sông, muôn nỗi đoạn-trường. Buồn tâm-sự, trăm chiều cay đắng, Cá dơi nước như khêu gan người lạc bước. Nhạn tung mây đường cắt ruột khách ly-hương. Mỗi mắt trông tin, thêm xót dạ kẻ cô-phòng. Canh vắng đèn khuya, nghe tiếng Dế, thêm nỗi lòng người tiết phụ. Nhìn mõi chí : xót tình máu mủ. Ngắm cỏ hoa, tủi phận hồng-nhan. Vạch trời kêu : khôn thấu nỗi hàm oan. Vỡ đất lấp, khó chôn niềm tủi-hận. Vậy có thơ rằng :

« Đốt nén hương thề ta Chúa-công...!
Can Vua, nên nỗi tội thông-

đồng.
Ngôi vàng một thuở : ngồi
chưa vững,
Bia đá nghìn năm vết dấu
mòn...
Máu chảy ruột mềm, đau
phận thiếp ;
Nỗi da xáo thịt, thỏa tình
ông...!

Sống sầu núi thảm hoa mờ
lệ ;
Đã khóc cho con, lại khóc
chồng !

Bài thi này lụt tay bà thứ-hậu PHI-YẾN tháo ra đề ngụ ý mình Con chết túc, Bà khóc cho con là đã đành rồi. Còn chồng Bà đã vu cho Bà một án rất oan, thế mà Bà còn phải KHÓC CHỒNG là nghĩa làm sao ? Vậy thương mà khóc hay vì những hành-động quá tồi-tệ của nhà Vua mà khóc ?

Nếu cuộc đời của Bà chỉ có ngắn ấy tai-vạ, thì hay còn phúc đức quá nhiều ! Thảm thay, đến cái ngày mệnh chung của bậc nữ trung hào-kiệt ấy, còn phải trải qua một lần tan-thương thảm hại nữa.

Số là, một hôm tại làng An-Hải có tồ-chức một cuộc làm chay khá lớn, và muốn cho cuộc lễ phước-thiện ấy được thêm phần long-trọng, Ban Hội-tề làng An-Hải gởi một Đại-diện và bốn dân-phu qua tận làng Cỏ-ống đền thỉnh Đức Bà.

Vốn bản-tính con người doan-chính, từ hồi nào Bà không thường lui tới những nơi đình đám hội-hè ; nhưng trước sự ân-cần thành kính của Hương-

~~Đóng~~ NEUROTONIC. BỔ ÓC
Tăng cường trí nhớ

chức và dân làng An-Hải, đức Bà không sao từ chối được, đành phải nể lời sang đó để chủ-tọa cuộc lễ làm chay.

Thuở ấy (năm 1785) đức bà Phi-Yến vừa mới hai mươi ba cái xuân, nhan-sắc đang thời tươi-thắm, mặt hoa da phấn lộng-lẫy như một bà tiên, khiến tên đồ-tè Biện-Thi khó ngăn được lửa lòng tà-dục, nên hẵn đã phải đi đến nước liều...

Đêm ấy hẵn giả say tình cờ Bà đang ngon giấc, hẵn mạo-hiem chui vào cẩm-phòng, để toan giờ trót hái trộm tình-yêu. Nhưng mới vừa động đến nắm tay, đức Bà đã giật mình sê-thức và tri-hô lên.

Tức thì dân làng xúm lại, đánh tên Biện-Thi một trận ném thân, rồi cùm chân hẵn vào trăng, để đợi sự quyết định của toàn dân hải đảo.

Mặc dù Bà chỉ mới bị hẵn nắm đến cõi tay, song theo quan niệm của luân-lý thời xưa, người ta coi đó như bị xâm phạm tiết-hạnh. Bởi đó, đức Bà hết sức lấy làm tủi hổ, nên ngay sau khi Bà tự chặt lìa cánh tay dor-dáy ấy, để trao cho dân làng đem chôn một nơi riêng biệt trước đì; rồi cũng nội trong đêm ấy, thưa lúc mọi người vô

ý, Bà bèn tự-ải (bằng sợi giây lụa) để được vẹn toàn danh-tiết.

Tán thảm kịch xảy ra, không những nhuộm màu tang-tốc cho toàn dân hải đảo Côn-sơn trong thời bấy giờ, suýt nữa có trận đòn máu hai phe dân làng An-hải và Cỏ-ống. Vì theo làng Cỏ-ống thì buộc rằng: tại có sự mời mọc đèo-bòng của làng An-hải mới ra cớ sự; làng An-hải thì bảo rằng: đó là tại số trời định vậy, chó tự họ đâu có muốn gây chi chuyện ấy.

Rắc-rối hơn nữa, làng An-hải lại cố giữ thi-hài của đức Bà để tổng-táng và lập miếu thờ; nhưng làng Cỏ-ống lại nhất định không chịu.

Cũng may, Quan-hải-trấn hồi ấy rất mục công-bình và sáng suốt, người cho gọi hai đàng đến để hỏa-giải một cách ôn-thoa với sự quyết định như sau:

— Làng An-hải phải làm heo tạ lỗi làng Cỏ-ống, và để cho làng Cỏ-ống được toàn quyền định-đoạt về cách xử-tội tên Biện-Thi.

— Đồng thời, làng Cỏ-ống nhường thi-hài đức Bà lại cho làng An-hải lo việc tổng-táng và lập miếu thờ, lấy lẽ rằng

trời đất đặt đền cho bà nằm đâu, thì nên đền yên cho Bà nằm đấy.

Sở dĩ đức Bà được thiên-hạ linh-hương sùng-bái cúng-quây hàng năm như vậy là vì: đức Bà đã nêu cao tấm gương ái-quốc và lòng trinh-liệt. Nhứt là sự nhận định sáng-suốt, tiên đoán được quốc-vận hậu-lai. Tiếc thay, lời cản ngăn của Bà đã chẳng được nhà Vua kề đến lại còn bị kết tội thông-đồng với giặc, thật là oan uổng.

Đến như Cậu (tức là Hoàng-tử Hội-An) tuy mới lên có sáu tuổi đầu, cũng tỏ được lòng con chí-hiệu. Cái chết của Hoàng-tử thật vô cùng thê-thảm; song đó là cái chết vinh. Rất tiếc cho ai, chỉ vì quyền lợi riêng tư, mà bất chấp cả luân-thường đạo-nghĩa. Thật là :

*Lòng đất chôn sâu niềm uất-hận;
Lung trời deo mai vết tang-thương..*

Ngôi miếu Bà ở An-hải xưa kia, chỉ là một túp lều-tranh lâu ngày xiêu-vẹo, với những nén hương tàn khói lạnh, vì non một thế-kỷ qua thời ngoại-thuộc nào ai người săn-sóc chăm-lo? Mai đến năm, 1958 ông Nguyễn-kim-Sáu Trưởng-Ty Ngân-Khố Côn-sơn đề-nghị lên Thượng-cấp, xin dựng một ngôi chùa mới gọi

là « Văn-Sơn-Tự » để được xứng đáng với tấm lòng trinh-liệt của Đức-Bà. Và đây là hai câu đối của một nhà nho (trong số bị Ngô-Dinh-Diệm lưu đày) đã nêu lên hai cột chánh trước cửa chùa.

*Trung-nghĩa giàn quan thiên
cõi chiếu
Tiết-hạnh quyên-sinh vạn đại
truyền.*

Để tỏ lòng tôn kính Đức-Bà, ngay sau khi đáo-niệm Côn-sơn (vào khoảng cuối Thu Quý-Mão) Đại-Úy Trần-hữu-Khòe đã áp-dụng danh-tù « Phi-Yến » để đặt tên cho đoàn hát (thay cho ban Văn-nghệ Gió-Mới) và phò-biển cho mọi người được thắm-nhuần về tấm gương trong sáng của Bà Cậu Côn-Nôn bằng đủ mọi phương-tiện. Còn ngày giờ Bà đến nay cũng không ai nhớ chắc đẽ có hàng năm cúng quây, Ông Trần-hữu-Khòe phải thành-tâm khẩn-nguyện luôn mấy tuần chay, Bà mới ứng-linh cho biết trong một què « Diệc » là ngày 18 tháng 10 âm-lich.

Nhắc lại việc cầu-viện với Pháp-hoàng (là Vua Louis XVI) do vị Giám-mục Bá-đa-Lộc (Evêque d'Adran) làm trung-gian, sau đó nhà vua phải dùng đến Đông-cung Cảnh làm còn tin, mặc dù thuở ấy (năm 1784) Hoàng-tử này mới có 4 tuổi.

(còn tiếp)



★ Nguyễn - Vỹ

(Tiếp theo P.T. 124)

— Thưa Thầy, tôi đi Huế tiếp tục học để sang năm thi Diplôme.

— Cậu tên gì?

— Thưa Thầy, tôi tên là Tuấn.

— Cậu còn song thân không?

— Dạ thưa Thầy, còn.

— Cậu có phước quá... Cậu phải thương yêu song thân như trong sách Luân-lý đã dạy... Mình là con trai được cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng cho khôn lớn, phải có hiếu với cha mẹ, phải kính cha mẹ, thương cha mẹ.. Cha mẹ mình mất, tức là mình mất tất cả...

— Vừa nói vừa khóc, đến đây thầy Trợ-giáo lại khóc òa lên,

khiến Tuấn thật bùi ngùi, không cầm được giọt lệ.

Có lẽ tại vì biết Tuấn là học trò collège (Trung-học), nên tự nhiên thầy Trợ-giáo sẵn dịp thuyết cho Tuấn một bài học Luân-lý gia-dinh bằng tiếng Pháp:

— Souvenez-vous que vous avez rencontré un soir un instituteur qui pleurait la mort de son père... Vous voyez, je ne suis plus jeune comme vous, mais devant le deuil cruel qui me frappe, je pleure comme un enfant... Parce que je suis toujours l'enfant de mon père... un père que j'aime, que j'adore, que je chéris le plus au monde..

TUẤN CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT

(Cậu nên nhớ rằng một đêm cậu có gặp một thầy trợ giáo đang khóc vì cha chết. Cậu thấy không, tôi đâu còn trẻ như cậu, nhưng trước cái tang tàn bạo đang dày vò tôi, tôi vẫn là đứa con của thân phụ tôi, một đấng từ phụ mà tôi yêu, tôi cưng, mà tôi quý hơn hết trên đời)...

Nói xong, thầy Trợ-giáo dùng đinh bước vào phòng của thầy. Tuấn nhìn theo cái băng tang bằng crêpe đen, dày và to, mà thầy đã đeo trên cánh tay phải...

Tuấn không dám hỏi tên thầy Trợ-giáo là gì, nhưng là một thanh niên của thế hệ 1927, sống trong một xã hội còn thầm nhuần đạo Khòng, Tuấn rất khâm phục thầy trợ, tự nguyện rằng mình sẽ là một đứa con có hiếu như thầy, và sẽ nhớ mãi những lời thầy khuyên bảo về đạo làm con. Cả đêm Tuấn không ngủ được, cứ nghe tiếng thầy Trợ-giáo không quen biết ở phòng kế cận, thút thít khóc cha, và Tuấn cứ lập đi lập lại nhiều lần mấy câu tiếng Pháp của thầy: « Sou-

venez vous que vous avez rencontré un soir un instituteur qui pleurait la mort de son père... »

Tuấn lại nhớ có lần Tuấn trông thấy dán trên vách tường nhà một người bạn có theo đạo Thiên Chúa, một bức ảnh màu của bà Maria ngược lên Trời dôi mắt đẫm lệ, và ở dưới bức ảnh có chua một câu in nét đậm: « Souviens-toi que ta Mère a pleuré » (Con hãy nhớ rằng Mẹ con đã khóc).

Nào là của đạo Khòng, nào là của đạo Phật, đạo Thiên Chúa, những câu danh ngôn về Đạo-đức. Luân-lý, đầy những nước mắt, đã thâm nhập vào tâm-hồn còn thơ-ngây của Tuấn ngay lúc Tuấn đang chập-chững phiêu-lưu vào đường đời.

Sau này, cuộc đời của Tuấn sẽ thay đổi rất nhiều, xã-hội Việt-nam cũng không còn phong-dộ thanh-cao tráng-kiệm nữa, nhưng Tuấn vẫn không quên câu chuyện của Thầy Trợ-giáo khóc cha, và mấy lời thầy chỉ bảo cho chàng bằng tiếng Pháp ở một quán trọ trên bước đường phiêu-lãng...

Lần đầu tiên đến Tourane,

NEUROTONIC Boiss. Tincture à base de huile essentielle de menthe et de gomme de aloë vera

Tuấn trông thấy một nhà ga và một đoàn xe lửa. Trước mắt cậu học sinh 17 tuổi, thật là một vật đồ - sộ, phi - thường. Đứng ngoài một hàng rào xi-măng ngăn cách đường phố với đường ray xe lửa Tuấn nhìn trân-trân những chiếc va-gông nối dài gần một trăm thước đậu trên đường ray và chiếc đầu máy ghê-gớm với hai con mắt lớn bỗng kiếng, vàng khè, và một ống khói đen ngòm, to và thấp, đang nả khói.

Tuấn sung-sướng nghĩ rằng sáng sớm ngày mai Tuấn sẽ được đi trên đoàn xe này, ra đến Huế. Cũng như đêm trước, đêm nay Tuấn không ngủ được, chỉ mơ-tưởng đến chuyến « tàu hỏa » đi Huế, hoặc nhớ lại câu tiếng Pháp của thầy Trợ-giáo khóc cha.

Sáng sớm hôm sau, mua vé tàu hỏa xong, Tuấn bắt chước mấy người hành-khách bỏ tấm vé trong túi áo Tây và lấy một cái kim-băng ghim túi áo lại, cẩn-thận, sợ lỡ rớt mất tấm vé đến khi ông Tây soát vé không có, sẽ bị ở tù.

Tuấn theo sau mấy ông hành-khách, xách chiếc va-li tre ra bến xe lửa. Nhưng Tuấn chưa muốn bước lên toa tàu trước khi đi ở ngoài xem cho tướng tận các toa. Tuấn đang đứng ngó đầu

máy, thì một bác Lính khổ-xanh bước đến bảo Tuấn :

— Trò đứng gần, điện nó hút dầu vô máy, chết cha !

Tuấn vội vàng đứng xa ra. Sự thực, lần đầu tiên trông thấy tàu lửa, Tuấn cũng hơi sờ sọ. Tuy ở trường đã học về Vật-lý, và đã hiểu qua loa về nguyên tắc máy chuyên động nhờ hơi nước, nhưng Khoa-học là một chuyện, còn tâm lý của trẻ con sợ sệt trước một vật to lớn phi thường, máy móc chằng chịt, gớm ghê, lại là một chuyện khác. Đứng bên đoàn tàu dài có đến 200 thước, với đầu máy kết xù đang phun khói, Tuấn tự cảm thấy mình bé quá, thấp quá, tầm thường quá.

Đi dọc theo đoàn tàu để xem qua một lượt, Tuấn đề ý trên toa hạng nhất và hạng nhì chỉ toàn là ông Tây bà Đầm, và cả trẻ con Tây. Không có một người An-Nam-mít nào ở hai toa này. Toa hạng ba cũng có vài ông Tây và các ông An-Nam sang trọng, giàu có.

Tuấn đứng xem, thấy một ông Tây Thương-Chánh ôm cặp bước vào hạng ba, một ông Quan An-nam đeo bài-ngà « Tri-huyện » tòn-ten trước ngực, đang ngồi chém-chệ trên chiếc ghế dài bọc da, vội vàng đứng dậy chấp hai tay :

TUẤN CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT

— Chào quan lớn.

Ông Tây Thương - chánh gật đầu, rồi đi thẳng qua toa hạng nhì. Người lính hầu của quan Huyện đứng chầu-chực ở cửa toa hạng tư. Quan Huyện khé-né bước ra, hỏi bằng giọng Huế :

— Thằng Ba mô rồi ?

Người lính kính cẩn đáp :

— Dạ, bầm quan-lớn...

— Đem bình điều thuốc trả cho tao hút, mi !

— Dạ.

Người « lính-lệ » (Lính hầu các quan), rất lanh-lẹ, bưng bình điều sang toa hạng ba, cúi xuống nhét cục thuốc lào vào miệng điều rồi đánh một que diêm châm lửa cho quan Huyện hút. Xong, người lính-lệ lại bưng cái điều xuống đứng chỗ cửa hạng tư.

Tuấn xách chiếc va-li tre bước lên toa hạng tư. Vì cửa chật, và

đồ hành-lý của hành-khách chồng chất ngay đấy, Tuấn phải nhảy qua đống hành-lý, vô-tình đe chiếc va-li đựng phải chun chú lính-lệ.

Chú nầy trợn mắt mắng Tuấn :

— Trò nầy không coi trước coi sau gì hết !

— Tại chỗ cửa chật quá, chó phải tại tôi đâu.

— Chật, cậu cũng phải tránh tôi chớ.

— Thôi mà, lỡ một chút, cứ kiểm chuyện hoài.

Người « lính-tập » nồi giận, quát Tuấn :

— Mày không biết tao là ai à ?

Tuấn không cãi-lày lôi-thôi, làm thính bước qua đống hành-lý rồi kiềm chổ ngồi.

(còn tiếp)



★ NGUY HIỂM !

Anh-Hoàng Charles II thường đi chơi một mình không có người hộ vệ. Em của Đức Vua là Quận Công York, một hôm can ngăn, tỏ ý phàn nàn về vấn đề trên.

Charles II liền trả lời mát mẽ :

— Dù ta đi một mình vẫn không có gì là nguy hiểm cả. Tất cả thần dân ở Anh-quốc này không một người nào muốn mất ta vì mọi người đều biết kẻ sếp kẽ ví cho ta là Quận Công York.



yêu mai xuân này

Gửi L. th. Ph. M.

★ TUỆ-MAI

(trong Tao đàn Bạch Nga)

Những vẫn hôm nay
Về Phương-Mai đây
Cười đi Mai... cho má ửng mầu say
Yêu Mai xuân này
Nét môi đắm thắm
Yêu Mai xuân này
Mắt ngòi say đắm
Ôi, yêu xuân này
Niềm mến tin trắng mươi sáu hẹn về đây
Ưu tư...

từng ấy đã dài
Thôi nàng Sầu ! ngừng ghẹo tuổi Đôi Mươi
Hãy rút về bàn tay trang trí
Đừng thêm hoang loạn sắc đời
Cho giấc mơ trinh nữ
Thơm về hồng cẩm nǎn nà tươi
Có người yêu xuân
Không vì xuân trong hoa nở
Mà vì xuân ở dáng thơ
Dáng trong xuân

e-5p

đợi chờ

Sầu dệt mộng

hơn thành thế hệ

Mùa nõn lá vươn phô nét trẻ
Đường nay mai dìu dịu hòa âm

Thơ lên sắc

Hoa trao vẫn

sống động

thanh tân

Mặt Trời thức dậy

Xem Mai cười trong nắng sớm Mùa Xuân.

TÂM TÌNH TRÊN ĐẢO PHÚ - QUÍ



Đảo Phú-Quí !
Những mươi sáu năm rồi !...
Trên đường đời cát bụi...

Câu chuyện truyền khẩu
thâm kín... qua cửa miệng của
các cụ già râu tóc bạc phơ.
Tiếng hát yêu-đương của gái
trai bần đảo đôi trao còn
vắng-vắng bên tai như hẹn
hò gắp-gỡ...

Hai năm trước đây, tôi có
dịp đặt chân đèn đảo để hội-
ngộ tâm-tình — nơi mà tôi
an-lành trong lửa đạn chiên-
tranh của ngày nào đèn tôi !...

Về đât liền, non ngoài một
tuần-lê ; tôi vào từ vô điều
kiện. Bài viết về « Đảo Phú-
Quí », hôm nay chỉ mới được
công-hiến bạn đọc trên một
khía cạnh tinh-thần của người
dân xứ đảo.

QUÀ CA DAO

★ Hoa-Tịnh-Linh

Họ nói cho nghe' nguồn gốc
ông bà họ — nỗi niềm riêng
kín của tâm-tư qua bao thời-
gian còn đọng lại như nước
biển tươi vào gành, cây kia
mang cội, nước nở về nguồn.
Thực-tê đã làm họ ý-thức
bồn-phận người dân dang-díu
nước non. Mà, xa xôi trờ
cách trùng - dương, tin âm
đồng-vọng mơ hồ trong những
chuyện di nộp thuê cho triều-
đình Huế.

TÂM TÌNH TRÊN ĐÀO PHÚ QUÝ

Đi lên ngang mũi Xa-Kỳ,
Ngó ra lao Ré (1) xiết chi nỗi
sầu.
Kè sao cho xiết thương âu?
Ông bà ta trước ban đầu ở
đây!
Cũng vì mưa tạt gió vầy,
Cho nên xiêu lạc chỗ này, chỗ
kia...

Thân ta như cá trong đìa,
Việc Quan chưa thấu sớm
khuya cũng buồn.

Và xa xưa lắm!

Hàng năm vào ngày mùng
4-4 âm-lịch, trên một doi đất
đá lồi ra biển cà, cảnh-trí
hung-vi, nền-thơ, thân-khi
bao trùm bờn mùa hiu-quạnh
lại thấy bày-biện heo quây,
chén bạc, bình vàng, nhan
hương tàn lạnh. Sau khi tìm
được căn nguyên, đây là mộ
của một thầy Địa-lý bên Tàu.
Dân đảo truyền-tụng cũng
dường:

Ngài là vị Thánh,
Ở đất miên Tàu.
Qua đất cũ-lao,
Đau gành bái biền.
Ngài không ra tiếng,

Thiên-hạ không hay.
Ngài mới chọn ngày,
Đưa nơi đồng cốt.
Ngày lành tháng tốt,
Ngài mới xưng tên.
Thẫu lịnh bê trên,
Thiên thu quý tết.
Bồn diền dành đề,
Quí-tết thiên niên !...

Rồi có những hôm trăng
về rải vàng lên biển cà. Hội
hát dưới muôn ánh tơ trùng
bàng-bạc hơi sương, có những
bàn tay tiên Hải-Đảo quay tơ,
dệt vải với những chàng trai
lực-lưỡng hùng-mạnh có đôi
tay chân lao-dộng vững chắt
ép dầu phụng, già bắp tình-tứ
trao duyên :

Tiếng ai vắng vắng giống tiếng
tiều-thơ,
Bạch-Thu-Hà là thiếp, Võ-Đông-
Sơ là chàng.
Anh gấp em đang lúc giữa đàng,
Muốn phân nhơn nghĩa ngờ
ngàng khó phân.

Thì rồi dù hôm nay có mỏi
mệt trong giấc ngủ cũng
không bỏ lỡ "nghìn năm một

(1) Hòn lao thuộc tỉnh Quảng-Ngãi.

 NEUROTONIC BỐ ĐÓC
Tăng cường trí nhớ
mùi hương tự nhiên

TÂM TÌNH TRÊN ĐÀO PHÚ QUÝ

thuở, của mình cái cơ hội
tim ý trung-nhân :

Bữa nay giọng tắt tiếng khan;
Trong mình mỗi mệt choan-van
cả đầu.

Tai anh nghè chí em hò hát dâ
lâu,

Giật mình chờ dậy bới đầu
bit khǎn.

Bước ra ba bước than rắng :
Biết nơi đâu xứng nợ, biết nơi
nào bằng kết dôi ?

Duyên đưa đi, tình trao lại.
Hắn nghìn năm tạc khắc đá
vàng? hững-hờ người khuê
trang các nữ :

Con quạ bay xa, bay qua vườn
hoa nghỉ mát,

Con hạc đậu lầu vàng rải rác
kêu sương..

Nhạn kêu tiếng nhạn đau
thương,
Đêm năm canh nhớ bạn, ngày
thường nhớ em.

Nàng là ai? Và chàng là
ai? trong buổi hát tao-phùng
của gái trai làng êm hơn
nhung lụa dưới sắc trời
ong-ánh vàng tơ, gió lành
ngot lén qua chùm cây kẽ lá,
bóng đứa trên mái tóc huyền
mơ. Nàng chào thâm-thúy
gọi tình.

Trước tôi chào anh em đồng
đủ,

Sau tôi chào bạn cũ bá niên.
Câu chào, câu hỏi đà yên,
Còn câu gá nghĩa, chào riêng
mình chàng.

Khi đã thuận tình thương
nhau, người con gái còn hờ
nghi phán định giải bày cho
trung-quân rõ ý. Và nhân
chứng là bè bạn láng-giềng
hợp mặt đêm vui :

Hột gạo trăng tinh

Mù sương sa nó trồ

Em không nê gì trời mưa,

Đề cho anh đi kén đi lừa,
Cho đẹp ý mẹ cho vừa lòng
cha.

Phận em đây sa sút sút sa,
Mấy câu ơn nghĩa em phân ra
giữa nầy.

Thè cũng chưa được tin
cậy tình quân. Còn phân vân
trước cảnh tượng bi-dát của
tình yêu đồ vỡ. Nàng vẫn hỏi
chàng để được chắc-chắn hơn:

Một tấm thanh tre là nghĩa,

Một chiếc chiếu trải là tình,

Bấy lâu nay em thương bóng
nhớ hình,

Bây giờ em hỏi thiệt anh có
thương mình hay không?

Tuy nhiên, tình yêu vẫn bị cuộc đời xàm-tiêu qua nhiều rắc-rối của gia-đinh — cha mẹ tìm vợ khác cho chàng. Nghe tin ấy, nàng phải cô gặp người yêu đê kè lè, nhắc lại những kỷ-niệm, những lời như nguyện ước keo sơn, phó mặc có bao nhiêu trường thành cõi-hữu buộc ràn, đê được nghe & chàng một quyết định cuối cùng :

*Gió đưa trăng, trăng thanh vắng
vặc,
Trăng đưa gió, gió mát hiu hiu..
Ngày rày anh được chở tẩn yêu,
Nghĩa nhơn hồi trước em kêu
thấu trời !*

*Uồng công em cặn kẽ mẩy lời...
Uồng công trao thuốc, trao trầu,
Uồng công nóng lạnh, nhức đầu
em thăm.
Uồng công mang tiếng chịu tẩm
Uồng công lụm cụm ba bốn
năm với chàng.
Hồi nào ngăn ngã đón dàng,
Bây giờ hỏi thiệt bạn vàng
thương ai ?*

Trời ơi ! Tình yêu đã đồ
võ như lòng nàng đã định
buổi đầu mới yêu. Nàng giận,

buồn tha thiết, mà lòng riêng
vẫn hoài đoái luyến lưu :

*Qua cầu, cầu yêu phải nương,
Ta nghe bạn cũ hết thương
mình rồi.*

*Ta nghe bạn cũ có đôi,
Trong mình nóng nảy như vôi
mới hầm.*

*Nắm tay bạn cũ khóc thăm,
Ngày rày Quế nở xa Trầm,
Trầm ơi !!*

Hoặc trăng trọn mà không
thẹn thùng, mắc cờ :

*Một cây tung năm bảy con thỏ
leo,
Nái Thái-sơn hai cụm dẫu anh
treo còn đây.*

Thời-gian trôi qua... chàng
vắng ý mẹ cha đê sông chung
với người tình mới trong
gương ép không tâm đầu ý
hợp. Tình yêu của chàng như
bị sứt mẻ, hạnh-phúc ái-ân cơ
hỗ lạnh nhạt. Chàng muôn
quay về người tình cũ,
nhưng đã muộn rồi dành chịu
nghe lời cay độc của nàng :

*Tay em cầm đôi đưa nhỏ,
Gấp han lừa dò dốt bộ bài quý.*

 **NEUROTONIC** BỐ ĐỚC
Tặng cuống trái nhỏ
521 817 88-12-03

*Chuyện cũ rồi anh nhắc lại làm
chi ?*

*Anh thắc em nghèo khổ lánh đi
tìm giàu.*

*Đói cơm, no bữa tương rau,
Nghèo thời có nghĩa hơn giàu
bạc ơn.*

Đè trần tình với người yêu
cũ, chàng xô lôi về cho gia-
đinh, xâ-hội :

*Ngồi buồn se chỉ thắc quan,
Gánh nước sông Hớn đồ sang
sông Hồ.*

*Ai làm biển cạn sông khô,
Tàu vỡ khảng được, Hớn với
Hồ gặp nhau ?*

Dù vậy, người con trai đẹp
đê ày vẫn được mọi người
biết là kè bạc tình, có đèn đâu
họ cũng xì danh mai mia :

*Em thấy anh nhan sắc,
Em muốn bắt rùng mình
Nồi xung gan thì có, thuận
nhơn tình em không.*

Những hạng người như thè
là đều già, chỉ biết tạo tình
yêu trên tiền tài nhung lụa.
Còn ai là người chân thật sắt-
son ? Ất hẳn là người lính khồ
xanh, khồ đồ 35 xu lương mỗi
tháng vốn trung thành với
« nhà nước » thì chắc cũng

trọn vẹn với nghĩa tình ? Nên
được nàng nhớ thương :

*Trổng quỳnh tiền đánh trước,
Kèn nhà nước thời sau.*

*Ba-mươi lăm xu khồng nở làm
giàu,
Xin cho thấy mặt không chào
cũng vui.*

*
Rồi !...

Những ngày cát bụi phong
trần, mang theo nhiều kỷ-
niệm trên nèo đường đất
nước đã qua... sắc-son hòn
đá kêt đường trường, ngồi
buồn trong quán trọ, sắc áo
đã bạc màu sương gió. Mà...

Vắng vắng bên tai còn thè
thẩm sóng cả thu gọn âm-ba
bên gành những tiếng nói
mặn-nồng của quê-hương
làng nước se trọn thâm-tình...

* *

Địa-danh Phú - Quý Đảo có từ
đời Thành-Thái, Hải-Bảo đời Lý-Đức
(?) (Trong bản đồ người Pháp gọi
Poulo-cécir de mer, người Bình-thuận
gọi là Hòn).

— Đảo giống như một hình chữ
nhật (bản đồ của co-quan hành-khách
tại địa-phương), dài hơn 7 km, rộng
hơn 6 km. Diện-tích khoảng hơn
42km² 500 (không kè Hòn-Tranh nhỏ xa
rời khỏi đảo).

lá thư SAIGON

* Minh-Đức (Hoài-Trinh)

Bạn thân mến,

Thế là từ giã Paris, từ giã cái chuồng chim thân yêu mà tôi đã sống mấy năm nay, từ giã những nhà hàng thịt, hàng cá, hàng bánh mì, hàng sách, nhà Monoprix với Super Marché. Bao nhiêu người bảo Minh-Đức dại, sao đang sống yên ổn lại bỏ về, ở quê nhà có nhiều người thèm đi mà không đi được.

Nhưng, bạn đã hiểu rồi, tôi đã nhiều lần phân trần với bạn, 12 năm sống xa quê hương, thử ban đầu ai cũng hào hứng, ai cũng nghĩ rằng mình có thể cõc cần cái bờ ao, cõc cần maul tre xanh, cõc cần những câu hò quyến rũ, tiếng rao

hang quà lanh lanh thân yêu. Người ta ngỡ rằng có tiền thì mua gì mà chẳng được, sự thật đâu phải thế bạn nhỉ, có tiền mấy cũng dành chịu, mua tiền còn để chứ mua quê hương thì biết đâu bán mà mua.

Bạn sẽ cười Minh-Đức nhưng nếu không tin bạn cứ đi sang một nước nào rồi ở thử độ mười năm thì bạn sẽ hiểu ngay.

Bây giờ kẽ bạn nghe chuyện sửa soạn lên đường bạn nhé, tục ngữ có câu: ba lần dọn nhà là một lần cháy nhà, thật đúng nhưng cũng may là Minh-Đức đã khôn ngoan mà mời các bạn sinh viên đến, rồi ông bà nào cần cái gì thì cứ tự tiện, chỉ mang về

LÁ THƯ SAIGON

có hai trăm cái đĩa hát cồ điền và mười lăm thùng sách. Bạn cứ tin đi, ai về nước cũng vác về mấy cái rương sắt, ít người tránh thoát, những cái rương sơn mầu xanh ấy sẽ đến trước hay đến sau người, cố nhiên là Minh-Đức của bạn cũng không làm sao thoát khỏi. Máy ông nhà đoán ngày nào mở ra sẽ tha hồ mà đoán biết tính người của Minh-Đức, chỉ toàn búp bê với các thứ rất vô ích, những cục đá kỷ niệm các nơi mình đã đến chơi, những thứ mà mọi người khác bình thường chắc sẽ vứt đi từ lâu.

Kỳ này tôi tưởng sẽ đi tàu thủy để có thể chờ các thứ ấy về cùng với mình nhưng định mệnh lắc đầu từ chối, đành phải đi máy bay như kỳ trước, về đến nhà lại mất một tuần để làm quen với khí hậu, để buồn ngủ lúc ban ngày và đêm về lắng nghe tiếng ngáy của mọi người vì giờ giấc không đều nhau.

Hôm qua trước khi lên đường tôi đã lấy métro, lấy buýt, lấy xe hơi đi chào khắp Paris. Những con đường thân thuộc, những

mái nhà, khu vườn, những hàng cây bạn bè. Giòng sông Seine đã vẩy tay chào Minh-Đức cái Arc de triomphe cũng mím cười.

Paris quả thật là một nhân tình vừa đẹp, lại vừa ác. Sách có câu: « hữu nhan sắc, hữu ác đức ». Bạn sẽ hỏi sách nào thế, chắc là sách của Minh-Đức chẳng. Nhưng thật đấy bạn à, vì Paris đẹp, Paris quyến rũ nhưng Paris rất sắt đá. Đến Paris bạn sẽ say mê, bạn sẽ được chào đón nếu túi bạn nặng những tập giấy bạc, nếu lúc nào bạn cũng có thể sẵn sàng rút ngân phiếu để ký những con số lớn số nhỏ. Nếu người bạn nhẹ thênh thênh thì bạn sẽ tha hồ thất vọng, hẳn đấy là một định luật chung của tất cả những cái gì đẹp, những thành phố lớn. Nói thế chứ không phải chỉ có nhà giàu mới dám làm dân Paris. Hôm nọ trên đường đi tôi trông thấy một ông cụ già, không đến nỗi rách rưới lấm, ông cụ đi trước tôi mấy bước. Đang đi bỗng ông cụ cúi lưng nhặt một vật gì bỏ vào túi nhìn kỹ thì ra đấy là một khúc củ cà-rốt ai đánh rơi ở lề đường chỗ nước vẫn chảy. Cụ

NEUROTONIC BỔ ÓC
Tăng cường trí nhớ

lau chùi khô nước cất vào túi áo.

Bạn thấy chưa, mặc dầu nước Pháp đang sống trong cảnh quá sung túc thanh bình nhưng lòng ai cũng nghiệt ngã, sự tranh đấu càng ngày càng gay gắt. Bạn có chết đói chết rét thì chịu chứ đừng mong ai cứu giúp. Chúng thực câu này tôi vừa được nghe một ông đã hé lén lên rằng : « chúng nó có chết đói bò ngay ra dưới chân tôi thì tôi cũng mặc chúng nó, nhất định tôi không thí cho một đồng nào ». Cố nhiên là trước lúc ấy và sau lúc ấy ông ta đã không ngừng khoe ầm lên rằng mình có mấy chục triệu mấy chục ngôi nhà.

Bảo trước cho bạn để bạn chuẩn bị cái túi tiền và tâm hồn trước lúc sang đây. Bạn cứ hình dung ra cái cảnh một chiếc tàu chìm một số người may mắn trèo được lên những chiếc thuyền phao và đã cầm dao chặt ngang mây cánh tay của kẻ nào ngoi ngoài dưới nước đang cố sức bám víu vào mạn thuyền. Bạn có sợ không, đó là hình ảnh của Paris hiện thời.

Nhưng để an ủi bạn tôi kẽ cho bạn nghe một câu chuyện người dân bà ấy. Không phải ai xa lạ, một người tôi quen đã từ lâu nhưng từ mấy năm nay ít có dịp gặp nhau. Hôm nọ tôi gặp trong

một buổi tiệc trà do anh T.H. tổ chức. Vừa thấy tôi bà ấy khoe — F.m mới có thêm một cháu. Bà ấy đòi về ngay vì người làm họ về quê cả rồi, bà ấy thuê được một cô sinh viên Ý đến trông nom các con mỗi buổi chiều nhưng chiều nay thứ bảy nên cô nàng phải đi hẹn và bà bạn của tôi dành xin về sớm.

Tôi rất ngạc nhiên, sao không nghe tin gì trước, cháu bé nhất theo tôi biết vừa tập đi. Ở Paris mà có 4 đứa trẻ con lau nhau thì thật là chí nguy. Mặc dầu trông bà ấy vẫn duyên dáng, vẫn thướt tha trong tấm áo Việt, tóc vẫn chải bồng bềnh, hơi gầy hơn trước nhưng má vẫn hồng, nụ cười vẫn tươi và vẫn được các anh chấm giải nhất lúc bước vào một đám đông nào.

Tối hôm sau tôi đến nhà thăm cháu bé thì ra đây là đứa con của người bạn gái mới chết từ sáu tháng trước. Nghe tin mà lặng cả người, cô M. mới năm ngoái còn tíu tíu lo đám cưới. Vì chồng có học bồng ở Đức, vợ có học bồng ở Pháp nên cưới xong cũng không được sống gần nhau. Trong thời kỳ có thai, cô M. vẫn tiếp tục học. Vừa làm xong cái luận án Bác-sĩ về anh ngũ, định sinh cháu bé ra rồi sẽ sang Đức với chồng vì ông chồng

cũng học sắp ra Bác-sĩ. Chú bé ra đời trước mấy ngày. Lúc đưa vào bệnh viện, thấy cô M. yếu nên người ta đe thuốc mê lúc sinh xong chưa tỉnh nên mọi người đều đe nằm đấy, mấy giờ sau vào thăm thì cô M. đã chết tự bao giờ.

Bạn nghĩ thế nào trước hoàn cảnh ấy, người chồng vẫn chưa về vì tưởng rằng vợ còn mười ngày nữa mới đến kỳ sinh. Thế là bà bạn của tôi dành phải ôm cháu bé về nuôi. Với quê hương ta thì việc làm này chẳng có gì đáng chú ý, bạn sẽ bảo thế, nhất là khi mình có tiền, có nhiều người ở. Đối với xứ Pháp thì đây là một việc làm rất đặc biệt vì cháu bé bị mòi ra khỏi bệnh viện sau đấy bảy hôm và vì mẹ không có nên sự săn sóc cũng thiểu. Bà bạn của tôi rất khổ sở trong mấy tháng đầu. Chưa kể những số tiền bỏ ra để mòi Bác-sĩ chuyên môn bệnh trẻ em đến tận nhà để săn sóc, ít nhất là một nghìn bạc một lần.

Chúng tôi nghe và trông thấy cháu bé nằm cười trong nôi dứa nào cũng phải ngã mũ chào người



dàn bà ấy, còn bạn thì sao.

Thôi không nói chuyện Paris nữa bạn nhé, bạn biết không, kỳ này lên máy bay là cất cánh ngay chứ không hỏng máy như lần trước làm mình phải lo sợ một sự gì... Vùn vụt 900 cây số một giờ, vượt lên mươi một nghìn hai trăm thước cao, núi Mont blanc vẫn trắng xóa lấp lánh trong những khóm mây đồng màu. Đâu có phải chỉ có phân lạc đà và những con đường mòn ở Á-rập với gỗ acacia mới là những thú muôn thuở. Bạn nhớ nhé, có lên máy bay thì nhớ lựa chỗ nào gần cửa sổ để nhìn xuống và tốt nhất là những hàng ghế ở bên trên, tuy rằng chuyến nào rồi cũng có trẻ con và các

NEUROTONIC **SỐ 06**
Tăng cường trí nhớ
Số 607 10-11-43

cô các chú bé ấy sẽ khóc lè nhè vì chóng mặt, bùng tai, bạn sẽ khó ngủ (chúng ta lại càng nên phục người đàn bà tôi vừa kề trên). Bạn lại nên tìm chỗ nào mà được ngồi riêng một mình càng tốt vì đêm đến có thể cất mẩy cái tay ghế và bạn sẽ được nằm thẳng chân, cố nhiên là gấp lúc máy bay rộng mới làm thế được. Nhóm được chỗ tốt của người nào sắp xuống thì lo nhanh chân mà dọn đến, nhất là dọn trước khi xuống transit ở một chỗ nào chứ đợi lâu thì người khác vừa lên tàu họ lại dành mất.

Về đến nhà sướng quá bạn ơi, bao nhiêu người cung, bà chị cho ăn cơm hến, bà Phát cho ăn cơm bắc và bà Long mẹ chú Quang lại dề dành cho Minh-Đức một con vịt trắng đợi Minh-Đức đến là làm thịt. Đêm ấy lo quá chỉ sợ ngày mai lúc đang ngủ thì con vịt bị cắt cổ. Năm giờ sáng tôi nghe bà Long thúc giắc tôi cũng vội vàng chạy xuống năn nỉ tha cho con vịt và bà Long đã bỗng lòng. Nghĩ đến số phận của những con gà, con vịt ấy tương-lai rồi thế nào cũng nằm gọn trong đĩa. Kíp sau bạn có làm gì thì làm chứ nhớ đừng làm gà với vịt bạn nhé!

Minh-Đức định sẽ xin bà Long con vịt ấy để nuôi nhưng cái thân mình đi tìm nhà chưa ra, làm sao kiếm chỗ trú cho con vịt.

Tôi định ngày mai đến tòa báo xin đăng hai giòng: « tìm một cái ao đủ tiện nghi, không xa Saigon, xin gọi giây nói đến tòa báo ».

Nhà bạn có ao không, hỏi bạn ?

Đọc đến đây lại có sự bị cắn nhăn chữ chẳng chơi.

Bạn biết không, đoạn đầu của bức thư tôi viết gửi bạn ở trên máy bay vì biết trước là về đến nhà mà gặp mặt ông Nguyễn-Thu-Minh thì thế nào cũng có sự la lối, bạn có thương tình tôi không ?

Thư dài hẹn bạn thư sau.



NEUROTONIC bổ óc
Tăng cường trí nhớ
175 177 181-33-63

Tiếng
nói cũ

Gái-vợ
trai
thê-hệ



mía sâu
có đốt...

(Nhắn bạn Bùi-vân-Thu
KBC 4814)

* THÀNH-TÂM N.T.T.
(S. F. d'état, quận Tam-Bình Vĩnhlong)

THÀNH-TÂM là trai hay gái, điều đó không quan trọng lắm, mà chính chỉ có sự thông cảm giữa tuổi thanh-xuân chúng ta mới là điều đáng quý, phải không bạn ?

Đọc « Mồ côi vợ », T.T. thông-cảm và thương bạn lắm: T.T. cũng đồng quan-niệm như bạn, người con gái lý-tưởng không cần quá đẹp, điều cần yêu là đức-hạnh. Ngoài xã-hội, cô là một công dân hữu-dụng, một người bạn tốt, một láng giềng tin-cần. Đời với bậc cha mẹ, cô là đứa con khôn-ngoan, hiếu-thảo.

Đời với chồng, nàng là một người vợ hiền-hậu, chung-thủy, nhẫn-nại, nhường-nhin, chịu chuộng, biết « tùy-gia vô-hữu », biết thông cảm với tất cả những tâm-trạng của chồng, biết « giúp chồng thành công » trên đường đời, khéo ăn, khéo nói, khéo gói, khéo mò v.v... Đời với các con, cô là một bà mẹ biết cách nuôi, dạy trẻ thơ, giàu đức hy-sinh. Nói một cách khác, cô là hiện thân trung-thành của một phụ nữ Á-dông-thuần-túy. Cô như thế gia-dinh mới hạnh-phúc, xã-hội mới lành-mạnh.

Y như bạn, T. T. chà mèn gì «các cô gái chỉ biết có bạc tiền và bằng-cấp», và nhát là không mày thích lòi ăn-mặc «nửa che, nửa hở, miệng hát cha-cha-cha, chân nhảy mam-bo, ăn mặc như bà hoàng».

Đọc đèn đây, chắc bạn của Thành-Tâm đang biu môi nói rằng «có người đàn bà được chồng yêu thương rất mực mà vẫn hư, vẫn chứng nào tật ấy, không tài gì cải hóa được».

— Phải! Thành-Tâm cũng công-nhận bạn nghĩ đúng, nhưng sò người mà bạn cho là «KHÔN RANH, QUÝ-QUÝT» và bạn đã «RŌ BỘ MẶT THẬT» ày không đồng đèn đồi bạn phải «PHÍ CÔNG tháp» được đi tìm cũng KHÔNG THẤY được một cô gái ngập-ngừng bên chiếc nón bài thơ với tất cả vẻ thận thùng của công, ngôn, dung, hạnh, đâu bạn à.

Bạn bảo rằng: «Tôi không phải là thằng diên, mắt tôi

vẫn còn tò đè nhìn và trí tôi vẫn còn sáng-suốt đè nhận xét»... Bạn được như vậy, Thành-Tâm mừng lắm. Thật vậy, Thành-Tâm hết sức vui mừng và hy-vọng nhiều ở bạn, hy-vọng rằng bạn của Thành-Tâm sẽ sáng-suốt hơn nữa để cho sự nhận xét được khách-quan hơn.

Theo thiền ý của Thành-Tâm thì ở đời không có gì là tuyệt-dồi cả. Tạo hóa sanh cỏ dại, rồi lại sanh hoa-thơm, nếu không có cỏ dại thì hoa thơm còn qui vào đâu, phải không bạn? Nói một cách khác, ngoài những hình-ảnh lầm bạn gai mắt, còn biết bao cô gái lý-tưởng khác «đáng trọng, đáng tôn», còn nhiều và nhiều lắm! Nếu không thì cà một thè-hệ phụ nữ Việt-Nam đã tiêu ra nước hết rồi sao bạn? ! hu... hu... hu...

Bạn Thu mèn, qua mày đồng chữ: «...vợ tôi phải là người hoàn toàn. Tôi đã đè ý

đi tìm và tìm mãi không ra, đành phải âm-thầm kéo dài nèp sông cô đơn của thằng «mồ côi vợ»... Tôi nghiệp bạn dữ không! «tim mãi mà không gặp một người vợ hoàn toàn». Thành-Tâm nói nhỏ bạn nghe nhé, bạn đừng rủa mình nhé. Bạn tìm cho đèn khi nằm mộ của chàng trai «mồ côi vợ», xanh cỏ, cũng cà ra một người hoàn-toàn đâu! «Nhơn vô thập-toàn» lời người xưa còn đó bạn à.

Bạn Thu mèn, trời sanh ta là người trai, và tạo con gái cho ta yêu là phước lầm rồi, còn hạnh phúc hay không là tùy ở ta. Thật vậy, nếu ta biết sống, biết tùy người, tùy cơ, biết gãi đúng chỗ ngứa, biết «nhìn nghiêng» nếu bạn mình chột mắt» thì bắt cứ với người nào mà ta cà được sống hạnh-phúc?

Trong quyển «Thuật yêu đương» (sách học-làm-người

của ông Nguyễn-duy-Cần) tác giả đã hết sức thực-tè mà nói rằng: «đàn-bà và đàn ông là hai thái-cực», người khuyên ta «đứng nên có áo-vọng đi tìm một người khác-phái giông hệt như mình mà hoài công!»

Thành-Tâm chúc bạn sớm gặp người lý-tưởng đè khỏi «phí công tháp» được đi tìm, và đè đèn bù vào «kièp sông cô đơn của một thằng mồ côi vợ, với những đêm trống trải lạnh lùng» đã qua của bạn.

Mèn chào qui bạn,

Thành-Tâm
bạn của Sang, Hồng, Lạc, Tri
Triết, Tiên (trường Y-khoa)
và các bạn: Trường, X, Lan,
Diệp-Tuyệt, Thu-Tâm, Thêm,
Chu-Thảo, Hồng-Châu, Lâm-
Thu v.v...



nỗi lòng

★ H. MINH THU
(H. S. La-San Khánh Hưng)

Chị thương mến,

GIÓ khuya lùa vào càng lúc càng lạnh. Một mình ngồi trên bàn học, em cảm thấy cô đơn; một niềm cô đơn lạnh lẽo mà ngày tháng đã khéo dệt cho đời em. Cũng giờ này đây, sông trong đô-thị phồn hoa, hòa với nhịp sống tưng bừng náo-nhiệt của thành-đô, biết Chị có nhớ đèn em không?

Xuân lại gần đèn !

Chị có nhớ không. Cũng vào độ xuân ầy, mọi gia đình đều vui cười trong tiếng pháo, ly rượu. Còn chị em ta lại gục đầu nức nở bên cái chết của người mẹ hiền. Buồn ghê chị nhỉ ! Rồi mùa thu đến, chị em ta lại xa cách, chị sang sông về nhà chồng, còn em, em phải rời khỏi mảnh đất yêu dấu để tiếp tục sự-học.

Bốn năm thăm thoát trôi qua, bốn năm âm thầm sống trong đời nội trú, em phải trải

qua bao phút buồn tủi, khổ đau. Sông thiều tinh thương, thiều niềm an-ủi dịu hiền, càng ngày em lại càng khó tánh. Có những phút em cười nói vui đùa cùng chúng bạn nhưng có ai thấu được lòng em đang nghĩ gì ! Đôi khi ngồi lặng người trong phòng học, những nỗi buồn từ đâu dâng-dặc kéo đến, càng nghĩ em càng thấy khổ cho số phận hẩm hiu của mình. Tuy biết có những thanh niên cùng lứa tuổi với em, họ còn phải khổ sở, vật và hơn em đè sòng qua ngày. Nhưng Chị ạ, kiếp đau khổ vẫn thay khổ đau ; đã bao lần em cõi gạt đi những ưu phiền, buồn tủi, nhưng càng xô đuổi thì lòng em lại càng suy nghĩ miên-man về dĩ-vãng cũng như về tương lai đen tối. Em bi quan ? Bao người

TÌNG NỐI GÁI TRAI THẾ HỆ

trong xã-hội họ vẫn có ý nghĩ chán đời như em, nhất là khi họ gặp chướng ngại trên bước tiền. Em cũng thế, khi nghĩ lại những nỗi buồn đã qua, những đôi mắt lạnh lùng của người thân thuộc, tâm hồn em hình như ray rức tủi thẹn cho thân phận vô phước của mình. Có gì đau khổ, buồn tủi hơn khi đã mất đi tình thương chân thật của mẹ hiền, mãi đèn hòm nay em vẫn còn nhớ khúc hát mà chị đã dạy em :

« Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào. Tình mẹ thương con... »

Chị ạ ! Em không hiểu sao chị mới bấy nhiêu tuổi em đã nhìn đời với đôi mắt bi-quan, chán nản, càng nghĩ về tương lai em lại càng u sầu, ngán ngẩm. Không biết những thanh niên cùng một lứa tuổi như em họ cũng cảm thấy như thế, hay họ yêu đời, chị nhỉ ! Em đã từng thấy bao

lớp thanh niên, mà người đời thường gọi là « cao bồi ». Họ chính là những mầm non tràn trề hy vọng, thè mà họ lại sông lêu lổng theo thời gian, mặc cho lớp sông xã-hội đưa đẩy. Họ vui đầu bén lạc thú, rồi khi tiễn hết bắc nông lại sông vắt vơ ngoài đường. Em muôn khát những người ấy, em cõi tìm một con đường lý tưởng cho tương lai, nhưng càng tìm hiều bao nhiêu thì lòng em lại càng thấy cô đơn, thiều sót bấy nhiêu, nhất là khi em vấp phải chướng ngại trên con đường học hỏi.

Nỗi lòng em là thế ! Luôn bi quan, chán nản, thèm vọng, vì em tìm mãi vẫn không ra con đường lý tưởng. Chị nghĩ sao chị nhỉ ? Còn các bạn, các bạn là trai thè hẻ, là tương lai tươi sáng của tổ quốc, các bạn nghĩ sao các bạn nhỉ ?!

NEUROTONIC BỘ ỐC
Tăng cường trí nhớ

tử
giá
học
đường

* O. P. THUẬT THỦ

TRONG chiếc áo dài màu đen, một người con gái có đôi mắt buồn, vừa bước ra khỏi cửa trường, vừa lày khăn lau nước mắt.

Trên con đường trải đá xanh, Thùy bước đi với tâm hồn ngơ ngác đau thương. Thùy không muôn nguyên rũa khinh bi ai hèt. Trong lòng nàng, chỉ còn có sự thương hại và đau xót.

Nàng bước lẩn qua xóm nhỏ. Thầy một dàn em nhỏ rách rưới, lem luot, đang đùa giỡn trong sân cát, Thùy đứng lại nhìn. Những nụ cười ranh-manh và vô tư bao, khiến nàng nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra :

Trong giờ học toán im lặng, Ông giám-thị già bước vào lớp. Tuyệt, bạn của Thùy khẽ bảo :

— Thùy cứ nói tên là

N.T.T.M., vì bữa nay chị M. nghỉ. Ông không biết đâu

Thùy gật đầu sờ sệt. Ông giám-thị già hỏi. Thùy chỉ biết lè lưỡi tay mà chỉ vào sổ. Ông ta vừa ghi vừa nói :

— Hồi nay ! có hai chị xuồng văn-phòng báo rằng có một chị lạ vô lớp, thành thử tôi phải hỏi. Vậy ai là đâu hãy chỉ đi.

Các bạn Thùy không có ai lên tiếng hết. Ngay cả đèn hai cô mặc áo tím cũng ngồi ninh thinh không dám rực-rịch. Ông giám-thị già tức mình lườm chị mặc áo tím ngồi bàn Thùy, nói :

— Chị có cô là lạ, mới vô thôi, chứ có ai đâu.

Mặt chị ấy cúi gầm xuồng. Hồng, chị mặc áo tím ngồi bàn trên quây xuồng, miệng thì chênh ra, nói như xúi giục chị ở bàn dưới :

— Thằng chà đâu có biết gì, miễn là đêm đủ sô người mà thôi. Lát nữa đê tao dẫn mấy xuồng văn-phòng.

Thùy ngồi học mà lòng pháp-phòng lo sợ, nói với Tuyệt :

— Tuyệt ơi ! Sao mình lo sợ quá. Minh cần học môn toán lắm, vì mày môn kia minh có thể tự học được.

TIẾNG NÓI GÀI TRAI THẾ HỆ

Còn môn này với môn triết, mình thầy khó hiểu nèu không được nghe giảng.

Tuyệt bảo :

— Thùy cứ yên-tâm ngồi học đi. Còn có một giờ nữa, chắc ông không vô đâu.

Đèn giờ ra chơi, Thùy thấy hai chị ấy đi ra khỏi lớp. Lát sau trở vào, cả hai làm bộ liêm môi liêm mép, làm bộ như mới đi mua đồ ăn, hay đi uống nước giải-khát. Thùy cũng tưởng hai chị ấy là người tốt, có lương tâm nên không xuồng văn-phòng thưa nữa. Ai ngờ khi thấy H. bước vô dạy, ông giám-thị lại vô, và mời Thùy xuồng văn-phòng. Tôi-nghiệp, Thùy thay thương Ánh-Tuyệt với Tuyệt-Mai ghê, hai người bảo Thùy một chút nữa hãy xuồng. Ông giám-thị lại giục xuồng ngay. Thùy đứng dậy và bước lên gần bảng để chào thầy H. Lúc ấy, nàng có cảm-tưởng rằng mình sẽ chào thầy H. lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Xuồng dưới văn-phòng, nàng

cũng cương-quyết là không trình-bày sự thật hoàn-cảnh của mình : Ba Thùy đi tu nghiệp ở bên Nhật đèn sang năm mới về. Lương tháng tuy có tăng thêm đôi chút. Nhưng đồng tiền ngoại-tệ ở Nhật cao thành thử phần tiền của ba Thùy nhiều hơn. Thùy phải dạy tư gia đê giúp đỡ thêm một phần nào cho gia đình, chờ tiền đi học thì không có đủ.

Thùy nghĩ rằng người ta sẽ chẳng thương hại mình đâu. Người ta chỉ biết có tiền và quyền-lợi của người ta mà thôi. Và lại, Thùy cũng không thích van xin.

Ông giám-thị già đáp lại :

— Học như vậy sao được. Cô phải đóng tiền mới được đi học. Sao tôi nghĩ má cô không cho cô đi học quá !

Nghe ông ta nói, Thùy khẽ chớp mắt và đưa tay lật mày tờ dụng-biều treo trên tường, đê dằn lòng, đê ngăn đi



những giọt nước mắt sắp rơi.
Thùy nói :

— Bây giờ ông có vui lòng
cho tôi lên học nốt giờ cuối
không ?

— Không, cô lên ngồi,
hai con nhỏ đó sẽ xuống và
làm khó làm dễ nhà trường
nào là bàn chật, ngồi viết
không được, đủ thứ hết.

Thì là Thùy dành lặng lẽ
bước ra ngoài cửa trường,
bày giờ nước mắt lại thi nhau
rơi. Nàng khóc không phải vì
xấu hổ, mà là tức tối và tủi thân
vì mình không còn được đi
học nữa.

Ông giám-thị coi từng lầu
dưới, ông biết thương người,
nên lại khuyên Thùy :

— Thùy đừng khóc. Thùy
đâu có làm điều gì lỗi, Thùy
chỉ có cái tội hiếu-học, mà
người ta không cho Thùy học.
Như vậy Thùy lầy làm hãnh-
diện chứ tại sao lại khóc. Thùy
coi ở từng dưới, thành-thử
không giúp gì được Thùy.
Thôi để thấy vò nói dùm xem
sao !

Thùy lắc đầu bảo : « thôi
thấy ạ ». Thùy không dám lên
lầy tắp, nên phải nhờ ông thấy

giám-thị lầy. Thùy sợ rằng
thầy H. và các bạn của Thùy
sẽ thầy Thùy khóc. Thùy muốn
các bạn Thùy vui-vẻ lo học-
hành và đứng giờ trong lớp
một cách vô ý-thức nữa. Từ
lâu, Thùy ao-ước có một sô
tiền của những học-sinh nào
hay chơi trong lớp, hoặc cúp-
cua giờ học để đi xem chớp-
bóng. Thùy sẽ dùng sô tiền
đó để đóng tiền trường, học
cho hết năm đệ IB. Nhưng ước
ao để khõ thêm chút ích lợi
gi.

Nàng rời khỏi chỗ chơi của
đàn trẻ, và tiễn về phía bờ
sông. Nước sông đang chảy
lững-lờ qua các khúc-quanh
của dòng sông. Lòng Thùy êm
địu lại, nàng không còn cảm
thầy oán thù và giận ghét ai
hết. Ngay cả Hồng, người
con gái mặc áo tím đã xúi-
giục chị mới vò lên nói với văn-
phòng, để Thùy không còn
được phép ngồi học nữa. Và
Hồng sẽ được mọi người
tặng cho cái danh từ : « Người
đẹp của đệ Nhất B ». Thùy
nghĩ rằng, sắc đẹp dùng để làm
gi? Mặc dù sắc đẹp làm cho
người ta dễ dễ ý tới hơn,
nhưng còn cần phải có tinh-

tinh nữa. Vui-vẻ, đoan-trang
và kín đáo là điều cần nhất
của người con gái. Một
bạn trai mặc áo xanh — học
cùng lớp với Thùy — đi
ngang qua chỗ Thùy đứng và
hỏi :

— « Ủa ! sao... » Bắt chót
nhìn thầy đôi mắt đỏ hoe của
Thùy, anh ta lật đật bước đi,
không dám hỏi, có lẽ vì
sợ làm cho Thùy tủi-thân và
mắc cở chảng.



ĐÍNH CHÁNH VỀ BÀI « Mối tình Chiêm Việt »

* NGUYỄN-THỊ-THỰC

Tôi đang vui với bồn-phận
hang ngày cùng các bạn tri-âm
ly-tưởng và cứ thế ngày này
sang ngày khác.

Hôm nay 10-4-1964, tôi về
chẩn y viện Long-Hương
thăm các bạn — Huyền bước
vào đậm mạnh vai tôi :

— Thực, sao mày không
đính chính lại ?

Tôi ngạc và nhận lây
tập Phồ-Thông nơi Huyền.

Theo lời Huyền và Xuân-Lan,
tôi xem ngay mục « Tiếng nói
gái trai thè hẹ ». Đập ngay vào
trực-giác tôi trước tiên là bồn
chữ « Mối Tình Chiêm-Việt ». Sau
đó là « Văn thị Hồng Thực ». Tôi
biết ngay đây là một bài
nói đến cá nhân tôi để thỏa
mãn những khát vọng, phá
hoại hạnh phúc và đời sống
tình cảm cá-nhân tôi.

Tôi, trước kia là một nữ


NEUROTONIC BỐ ĐỘC
Tăng cường trí nhớ
175 DTT 20-12-65

sinh tên Nguyễn-thị-Thực có viết thư kêt bạn bồn phuong với ông Văn-hồng-Tinh do đây mà sinh ra cái tên « Văn thị hồng Thực » của tác giả bài « Mồi tình Chiêm Việt » này.

Qua nhiều lá thư kêt bạn, tôi ngạc-nhiên cho khiêu viết thư của một thanh niên Chàm. Tôi thương hại ông Tình trên tình nhân-loại với tính cách một nữ-sinh Việt-Nam đồi với một thanh niên Chàm chất phát như ông Tình.

Nhưng thời gian trôi, thư từ càng đi sâu vào ngày tháng, lúc bấy giờ tôi lại cảm thấy mèn ông Tình qua những dòng thư ướt át và ẩm đậm như mây mùa thu. Võn là một phái-yêu tình-cảm chúa-chan của tuổi xuân, đã vô tình đưa tôi vào sự vấp ngã tình-cảm; già đình tôi buồn bã ngắn cảm, các bè bạn khinh, tôi vẫn say sưa đọc mãi những hàng thư ướt át và ẩm đậm ấy.

Nhung thời-gian qua, tôi được dịp tiếp xúc với người Chiêm Thành—đồng vào Phan Lý, tôi mới rõ được trăng đèn ở tư tưởng và hành động của ông Tình. Tôi nhảm mắt và thảm kêt luận trong thảm tâm rồi vinh biệt hàng thư ấy.

Mấy năm qua, giá trị của sự vấp ngã tình cảm đối với ông Tình tôi đã đầy nắp quan tài gởi nơi nghĩa địa hoang vu xa-xôi mà nay tôi không nhớ rõ. Ngày nay, tôi đang

vui sống với tinh thần hướng thượng về tư tưởng tình cảm và sẽ hy sinh tình cảm cao thượng chân thành hiện tại.

Lớp bụi thời gian đã lấp mờ sự nông nổi và mù quáng của tôi trong sự vấp ngã tình cảm trong 4 năm về trước khi tôi còn là một học sinh đệ lục.

Hôm nay ông Tình lại giasmao cá nhân tôi để nói lên mồi tình Chiêm-Viet với 2 điểm chính:

1.—Đậm-dà và thâm-thúy.

2.—Trong hiện-tại và mãi mãi sẽ không quên được mồi tình ấy.

Trung lên 2 đặc điểm đó, ông Tình có ý gì ? có phải : — với già-tâm phá hoại đời sống hạnh-phúc và tình-cảm cá nhân tôi không ?

Ông đưa ra tên : « Văn thị hồng Thực » nghĩa là ông lồng tên họ ông vào tên họ tôi.

— Vô-tình ông Tình đã tỏ cáo tôi là một người con gái không tốt đẹp, đang sống với hiện tại mà tha thiêt với dì-vâng (một dì-vâng nông nỗi và mù quáng) mà tôi đã luôn luôn hồi tiếc trong thuở thiếu niên.

Với những chủ ý như thế cao thượng hay thấp hèn, kính-trọng hay đáng khinh-bỉ, tôi xin nhường quyền ấy cho tất cả bạn đọc phê-phán.

im tiếng

* THƯƠNG-LAN

Tôi đã gặp và đã yêu tha thiêt
Bằng mối tình tuyệt vọng đến ngàn thu
Trời quanh tôi bao phủ lớp sương mù
Muốn tìm ngõ đến người yêu bầy tò
Lòng e ngại chẳng khi nào dám ngỏ
Tình say mê mà lời vẫn ngập ngừng
Điệu nhạc buồn còn vọng lại dư-âm
Tôi mơ ước hoa quỳnh xưa mai đẹp
Như đôi lòng vẫn muôn đời khép-nép
Cho tình cảm rực rỡ với ngày sau
Nửa đêm về một chút mộng giao nhau
Bừng tĩnh giấc lệ sầu đầy tóc rối
Nghìn năm xưa tôi ướm nhiều tội lỗi
Nên kiếp này toàn gặt những chua cay
Mai tôi đi mà người biết có hay
Cho tôi gửi cánh thiệp hồng tử-tạ
Lòng hai đứa như chừng xa lạ quá
Ngừng nhìn nhau với cúi mặt im lời
Lệ không buồn sao mặn chát đôi môi
Và đầm ướt những giòng thơ nức-nở



Lạc vườn yêu tôi là người bơ ngơ
Rất mê say nhưng quá đỗi rụt rè
Đóa hoa lòng vội vã lấy tay che
Hôn e ngại lỡ một người bắt gặp
Tôi tình chưa minh không là kẻ cắp
Mà sương sùng vụng trộm với chung quanh
Mai tôi đi sương khói phủ kinh thành
Người chẳng hiểu u-tình chưa giải thoát
Đừng trách móc tôi vội-vàng phụ bạc
Cho tui hờn dâng nghẹn chuyền xe hoa
Chưa cùng nhau lời chung thủy thật thà
Xin tiên biệt bằng tia nhìn tha-thứ
Rồi ngày mai tình sẽ vỡ quá khứ
Kiếp phù-dung một sớm có tàn phai
Bóng thời gian dìm đồ nét trang đài
Tôi rò lệ khóc di hời duyên cũ !



đọc thơ

nai

của TRẦN - TUẤN - KIỆT
SA-GIANG, xuất-bản — 1964

★ Nguyễn - Vỹ

HÔM lê-ký-niệm Bich-Khê tại nhà bạn Nguyễn-Quí-Hương, anh rẽ của Thi-sĩ, nhà thơ Đinh-Hùng nửa đưa nửa thật chỉ ngón tay vào mặt tôi, bảo: « Anh có tội với Lịch-sử nhé! ... Anh đã « lancé » Trần-Tuần-Kiệt. »

— Tại sao? tôi hỏi.

— Nó không phải là thi-sĩ.



Vậy để khỏi bị Lịch-sử kêt án tôi, do một bạn làng thơ tò-cáo, hôm nay tôi xin giới-thiệu thi-sĩ Trần-Tuần-Kiệt. Tiên đây, tôi phải nói rằng tôi không muôn đóng vai trò của một Thè-Lữ tìm mọi cách để đâm các nhà thơ trẻ tuổi đèn sau. Vì tôi nghĩ rằng nếu thật họ có tài, thì đâm họ thế nào được? Họ chỉ làm một bài thơ tuyệt tác, không cần nhiều, là họ đã bắt từ rồi. Félix

ĐỌC THƠ NAI

d'Arvers cả đời Nam được một bài thơ độc nhất, chỉ 14 câu, là đủ sống mãi với thời-gian. Giá-trị của thơ là ở đó.

Sa-giang Trần-Tuần-Kiệt đã làm nhiều hơn một bài. Anh đã làm nhiều trước khi tôi biết anh. Đề ý đèn mày chục bài thơ đầu tay viết láu-tháu, lem-luốc, lộn-xộn, vào khoảng 1956-57, tôi thấy người bạn trẻ ấy có thiên tài, nhưng chưa điều-luyện lắm. Tôi khuyên khích anh, nhưng chưa niềm nở tiếp đón, mong anh cõ gắng thêm. Tôi có chỉ cho nhà Thơ trẻ ấy biết anh còn thiếu một chút tuồi-tác, một chút kinh nghiệm của đời sống, một chút căn bản văn-hóa. Những yêu-tô ấy dần dần sẽ bồi đắp cho thiên-tài của Sa-giang, để trở nên bất diệt.

Tập thơ Nai hôm nay ra đời, đã chứng tỏ sự tiền triều đáng mừng của thi-sĩ Trần-Tuần-Kiệt. Trong trang đầu, chàng than-thở:

Thiên tài đời bóng trăng thâu,
Đất trời chia cách cô sầu nhân gian

Lời than ày chưa phải là câu trường-hận, vì chắc bạn Thơ đã cảm nghĩ rằng khi thiên tài sẽ được nảy nở tron vẹn, khi nó sẽ đạt đến tuyệt đích của ánh-sáng huyền-linh, thì đất trời sẽ không còn chia cách nữa, thi-nhân sẽ hòa mình với bóng trăng thâu, với sầu triền-miên vạn kiếp. Đã không còn chia cách bao nhiêu dặm :

Lên theo đỉnh núi mơ-màng
Một con nai đứng vọng ngàn trong sương
Đá cao bóng dựng trăng buồn
Tôi bời tiếng gió mưa luồn lồng sầu
Gót thăm nai tách ngàn thâu
Nhân gian nghe cũng nặng sầu
bao la

Nghệ-thuật linh-động của bức tranh ẩn-tượng này (ce-tableau impressionniste) đã vượt gần đèn Omar Khayyâm. Tôi không nói Lưu-trọng-Lư, vì con nai vàng của Tiếng Thu chỉ là hình bóng con nai trong Rubiyat của nhà Thơ Ba-Tư thế kỷ XII. Nếu ai muốn đi tìm bóng nai ày trong vườn

Dùng **NEUROTONIC** BỔ ÓC
Tăng cường trí nhớ
777 877 20-11-47

Thơ của Sarumaru thì lại càng thích thú hơn nữa (1) Sáu câu thơ của Trần-tuần-Kiệt là một nét kỳ-diệu làm vang dậy cả tiếng sáu bao-la của nhân thế. Tiếng nai ở đây không dám trên lá vàng : đó hays còn là tiếng rên-ri của cõng rơm khô trong nắng hè của Nguyễn-văn-Xiêm (*La Païle*, Paris). Đây, nai bước trong im-lặng :

*Góp thăm nai têch ngàn thâu,
đù rồi đè ta nghe trong bao-la
nặng trùi lời sáu duyên-kiếp.*

Buồn cô-đọng trong hai câu thơ khác (bài *Nai thiên cô*) :

*Tuyệt-mù trên đỉnh thiên-sơn
Bóng nai vạn cô đứng buồn
trắng thâu*

Hoặc (trong bài em Hiện) :
*Say sưa têch dặm sương mờ
Bóng nai đầu núi mịt mờ hiện
thân.*

Khác với tập Thơ thứ nhất (1), trong thi-tập thứ hai, Trần-tuần-Kiệt trở vào truyền thống chánh thức của các nhà Thơ Á-dòng, từ sườn núi trữ tình siêu-thực của tâm-hồn chàng, — một tâm-hồn bị

nhiều dày-vò cay-đắng, — bước qua sườn núi trữ tình của Thiên-nhiên (le versant lyrique de la Nature). Phân tách đúng trạng-thái tinh-thần của nhà Thơ trẻ, người ta dễ hiểu vì sao trong Thi-phẩm *Nai* Trần-tuần-Kiệt dùng toàn thơ Lục-bát, và song thất lục-bát, chen lẫn với các bài thơ chịu ảnh-hưởng của *tanka* và *haikai* Nhật-bản. Điều đó chứng tỏ thi-tài của Sa-giang bao quát được nhiều nhän-tuyền, và đây mới là lúc còn dang thai-nghén những muôn nghìn hình-thức của Thơ thuần-túy, nghĩa là diễn-biên chất thơ của Thực-tê vũ-trụ.

Thi-giác của Trần-tuần-Kiệt luôn luôn là một u-hoài của xa-xưa. Chỉ một bước nhẹ của nai là vang dậy cả một trời sầu (*Nai qua đèo*) :

*Trời cao đã măt thăng băng
Đèo chênh-vênh cỏ hai hàng
mọc thưa.*

(1) Bài *Tanka* của Sarumaru (Thi sĩ Nhật thế-kỷ VIII) :

*Tiếng Thu buồn làm sao
Khi ta nghe rạo-rực
Tiếng nai vàng
Dặm trên lá băng khô
Trong núi rừng sâu.*

(4) Thơ Trần-tuần-Kiệt, 1963

*Rừng thôi giữ vết sương mờ
Nai đi gót điềm sầu xưa vọng về.*

Đôi khi, Trần-tuần-Kiệt rất dẽ thương, như ta gặp chàng đi lang-vàng trong vườn Thơ Thủ kỵ Mười-chín :

*Vắng trăng tắt đỉnh non mờ
Sầu xưa động đã mẩy bờ cỏ
xanh*

Bạn có thấy nơi đây phảng-phất hình-dáng một nàng Kiều tha-thướt không ?

Tập *Thơ Nai* là một thí-nghiệm thứ hai của thi-tài Trần-tuần-Kiệt. Nhà Thơ còn nhiều thí-nghiệm, mỗi thí-nghiệm là một phát-giác mới. Một sáng tạo mới. Trong Thánh-kinh Gia-tô, Chúa phải đê sáu ngày mới

hoàn-thành vũ-trụ. Và khởi điểm là Tia sáng. Bạn Trần-Tuần-Kiệt sẽ hoàn thành giắc mơ vũ-trụ của bạn không biết trong bao lâu, nhưng Tia sáng đã bật ra rồi.

« Que la Lumière soit, et la Lumière fut ! »

Tôi hy vọng sẽ được gặp nhiều Thiên-thần trong thế-giới sầu-mơ siêu-hình của nhà thơ Trần-Tuần-Kiệt.

Còn nhiên là cũng sẽ có một con quỷ-sứ mọc sừng, nhưng nếu Ánh-sáng thần-linh không vụt tắt thì trong Thiên-đàng thơ-mộng của Sa-giang Trần-Tuần-Kiệt con Rắn sẽ không quyền rũ được Nàng Thơ.

N. V.



★ NƯỚC SÔI ĐẤY CHÚ !

— Bé, mang nước sôi lên đây cho tao pha trà.

Bé, một cô gái nhà quê, đi xuống nhà bếp một lúc, rồi đem lên một ấm nước.

Ông chủ nói :

— Nước gì nguội tanh thế này mà gọi là nước sôi ?

— Thưa nước sôi thật đây chứ ! Con đã đun nó từ sớm mai kia lên.

Ông chủ : — ! ..



Mình ơi!

Văn Nghệ Phi-Châu

"Gốc người
da đen"

phi-huynh-nac?

★ Diệu-Huyền



XEM xong những tin tức về thời-sự Phi-châu, bà Tú bỏ tờ báo xuống bàn, uống một ly nước đá chanh, rồi hỏi ông Tú :

— Mình ơi, từ trước tới giờ em chỉ nghe nói về văn-nghệ Đông-phương, Tây-phương, chưa bao giờ em nghe nói đến văn-nghệ Phi-châu. Chưa có một ông giáo sư nào giảng về văn-thơ Phi-châu, hoặc một tờ báo nào viết về văn-nghệ của người Phi-châu cho em nghe thử ra sao. Bộ các giống dân da đen không có văn chương nghệ-thuật gì sao, hả Mình ?

— Có chứ. Văn-chương, nghệ-thuật đâu phải riêng gì của người châu Âu, châu Á, châu Mỹ ? Phi-châu là nơi sản-xuất ra nhạc Jazz, và các vũ-diệu mambo, cha-cha-cha... tức nhiên là đã có gộp một phần nghệ-thuật vào văn-hóa thế-giới hiện - đại. Tuy nhiên, văn nghệ Phi-châu chỉ mới phát triển mạnh mẽ từ sau Đệ-nhị thế-chiến. Các nhà văn nghệ sĩ da đen hầu hết là những thanh-niên có thâm-nhuần văn-hóa Tây-phương, nhất là của Anh và Pháp từ đầu thế-kỷ này.

— Chớ trước kia, họ không chịu ảnh - hưởng gì của Tây-phương cả sao ? Họ cũng không có một nền văn hóa thuần túy dân tộc của họ từ ngàn xưa, như Việt-Nam ta hay sao ?

Khô một nỗi cho họ là không một «quốc gia» nào của Phi-châu có một ngôn ngữ duy nhất. Trái lại, mỗi nước Phi-châu gồm có hàng trăm bộ-lạc, và mỗi bộ-lạc có một tiếng nói riêng, thành thử không một nước da đen nào có một nền văn-hóa cồ - truyền đáng kể. Cũng như các dân tộc thiểu số ở miền sơn-cước Việt-Nam mà ngày nay ta gọi là « đồng-bào Thượng », gồm có gần vài chục giống dân khác nhau, mỗi giống nói một thứ tiếng, riêng biệt, vẫn tự rất sơ sài, không có văn phạm, không đủ tiếng nói, cho nên từ xưa họ không để lại một dấu tích gì về văn-hóa cả. Trừ người Chàm là một dân tộc văn minh hơn cả các giống dân da đen ở Phi-châu hiện nay.

Ở toàn thể Phi-châu, chỉ có hai thứ tiếng chính-thức, có thể gọi là quan - trọng hơn cả, là tiếng Swahili của dân xứ Tanganyika, và tiếng hausa của dân xứ Nigeria, tổng cộng cả hai xứ có chừng 10 triệu người. Ngoài ra, cả Phi-châu có đến 800 bộ-lạc nói 800 thứ tiếng khác nhau. Lấy một thí-dụ điển-hình như xứ Cộng-hòa Cameroun (độc-lập từ năm 1962) dân số chỉ có 4 triệu người mà gồm 90 bộ-lạc ở rải rác khắp xứ, nói 90 thứ tiếng khác nhau. Không kể ở tại thủ-đô Yaoundé, dân số 32.000

người, mà một nửa nói tiếng Anh, một nửa nói tiếng Pháp.

Vì thế ngữ không thuần như thế, và rất lộn-xộn, sơ-sài, thiếu sót, cho nên các dân-tộc Phi-châu không sản-xuất được một môn văn-chương, nghệ-thuật nào gọi là có đôi chút giá-trị. Về phương-diện tư-tưởng cũng như phương-diện nghệ-thuật, các giống dân da-den của Phi-châu không có một văn-hóa cõi-truyền nào đáng ghi-chép lại được. Đại khái cũng như các giống dân Radhés, Banar, Lat, Pnong, Koho, Sedangs, Hré, v.v... ở miền Sơn-cước Việt-Nam.

— Thế sao, lúc này Minh bảo người Phi-châu cũng có Văn nghệ?

— Ủ, có chứ. Nhưng mới từ thế-kỷ XX này, một số thanh-niên trí-thức Phi-châu du học ở Tây-phương về, nhất là ở Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Portugal, hấp thụ được Văn-hóa Âu-Mỹ, mới bắt đầu viết văn... Có điều các nhà Văn-nhà Thơ Phi-châu không thể viết bằng « tiếng mẹ đẻ » của họ được, vì những lý-do mà chúng ta vừa thấy ở trên. Họ dành phải

sản-xuất văn thơ bằng Pháp-ngữ, hay Anh-ngữ. Phải công-nhận rằng tuy họ dùng hai ngoại-ngữ kia làm chuyền-ngữ, nhưng tư-tưởng, nghệ-thuật, và lối diễn-tả, đều hoàn-toàn có tính-chất dân-tộc, tính-chất Phi-châu, mà họ gọi bằng tiếng Pháp là **Négritude**, hoặc bằng tiếng Anh là **African personality**. Hiện giờ ở Ibadan, thủ-đô xứ Nigeria, họ có dựng lên một co-quan Văn-hóa, gọi là **Trung-tâm Văn-nghệ MBARI**. Nơi đây, tập-trung cả một thế-hệ Văn-Thi-sĩ trẻ tuổi của Phi-châu mà sinh-ngữ thông-dụng là tiếng Anh. Các nhà Văn-Thi-sĩ sản-xuất các tác phẩm bằng Anh-ngữ, trong số đó nêu kẽ 3 nhà Thơ và vài nhà Văn viết tiểu-thuyết nổi-bật hơn cả.

— Văn-thơ của họ như thế nào, hả Minh? Chắc man rợ lắm nhỉ? Toàn chuyện rừng rú chứ gi?

— Không hẳn thế. Văn nghệ của họ cũng tiến triển mạnh lắm. Nói đến Thi Văn Phi-Châu hiện nay thì phải nói đến Nhà-

Ông NEUROTONIC bao ốc
Tăng cường trí nhớ
và sự minh mẫn

Thơ **Pepper Clark**, người xứ Nigeria, chịu ảnh hưởng thơ Hy Lạp, **Okigbo** chịu ảnh hưởng của nhà thơ Mỹ Erza Pound, **Wolé Soyinka**, nhà thơ trẻ nhất của Phi-Châu hiện giờ. Chúng ta hãy nghe đây, một vài đoạn thơ hay nhất của các nhà thơ da đen nổi danh ngày nay. Trong bài « *Obatala bị tù* », **Pepper Clark** mô tả vị Chúa tạo lập ra muôn loài, bằng những hình ảnh nỗi bật lên:

... và Chúa, bị ràng buộc trong
ngàn mối lo âu,
Lắc lư với gương mặt hùng
tráng vĩ đại,
Tay chân Ngài bị tê liệt bởi tình
 yêu của sức mạnh chính ngài
tạo ra
(... Et Lui, pris dans le noeud
coulant des angoisses
Se balance de toute sa grandeur,
Membres engourdis par l'amour
de leur propre force...)

Thi-sĩ **Wolé Soyinka** thì có giọng thơ trào-phúng rất sâu-sắc. Chàng chế-nhạo một người đồng-loại da đen du-lịch sang London, Kinh-dò Anh-quốc, và hành diện được phục súc như người Âu-châu, diện hơn người Âu-châu nữa :

Ma dignité est cousue

*Dans la doublure de mon costume trois-pièces
Bien ami donné et d'une blancheur
Qui dépasse l'Europe en euro-peanité*

*(Thề-diện của tôi được khâu vá
Trong lớp vải lót của bộ áo-quần
ba-manh
Được hờ cứng và ủi thẳng-tinh,
Còn vượt quá châu Âu bằng dỗ
Au-hóa).*

Viết tiểu-thuyết có tiếng nhất, là nhà văn **Chinua Achébé**, chưa được 30 tuổi, tác-giả quyền truyện dài bằng Anh-ngữ « *Things Fall Apart* » (Khi mọi vật sụp đổ). Với một lối văn giản-dị, nhưng mãnh liệt, tác-giả diễn-tả đời sống mỗi ngày của một làng Phi-châu bị Văn-minh Khoa-học của Tây-phương xâm-nhập dần-dần và làm sụp-dở tất cả những cõi-truyền.

Nhà Văn **Amos Tutuola**, tác-giả hai bộ truyện cũng bằng Anh-ngữ « *The Palm Wine Drunkard* » (Người say rượu dừa) và « *My Life in the Bush of Ghosts* » (Đời tôi trong rừng yêu-quái) **Cyprian Skwenssi**, một nhà văn khác, trong quyền truyện « *Jagua Nana* », diễn-tả đời sống phong-trần của một làng hòn-lâu, càng về già càng đẹp, càng cô đơn. Lối

văn thì đầy rẫy những đoạn dâm ô, cuồng loạn, theo lối văn « đốt sóng mới » của bọn Văn-sĩ rẻ tiền ở Âu-châu.

— Minh đọc thêm một vài bài thơ của các Thi-sĩ da đen cho em nghe.

— Một Thi-sĩ nỗi tiếng, đồ Thạc-sĩ Văn-chương Pháp, hiện nay làm Tổng-thống Cộng-hòa Sénégal, Léopold Sedar Senghor, đã xuất bản vài tập thơ có giá trị, nhất là thi-tập *Nocturne* (Đạ-khúc). Trong đó, có những câu thơ khả ái như :

*Je rêve le soir d'un pays perdu.
Où les rois et les Morts étaient
mes familiers...
(Đêm tôi mơ tưởng một xứ
xa xăm không còn nữa
Mà những Vua-chúa và những
người chết đều là thân thuộc
của tôi...)*

*Soufflent tes mains leurs alizés
dans mes cheveux,
Qui bruissent de délices...
(Những bàn tay của em thổi
ngọn gió tây vào tóc anh,
Tóc anh lao xao muôn niềm
hoan lạc...)*



Thi sĩ SONGHOR

*Et la Croix-du-Sud étincelle à la
pointe de ton menton
Et le Chariot flamboie à l'angle
haut de ton front.
(Sao Nam-tàn rực rỡ trên cằm
nhọn của em,
và Sao Hùng-tinh chiếu sáng
nơi gốc cao của trán em)*

NEUROTONIC BỘ ĐỌC

— Hai câu thơ đó nghĩa là gì, bà Minh?

— Ý của nhà thơ da-den muốn thần-thánh hóa sắc đẹp của người yêu, mà mỗi nét trên gương mặt đều rực rỡ chói ngời những ánh sáng của các vì tinh-tú. Nhà Thơ Lamine Diakhate cũng là một đại-diện xứng đáng của thế-hệ Phi-châu hiện-đại :

*Nous sommes le sang nouveau
des Fraternités d'âge
(Chúng ta là giòng máu mới
của truyền thống huynh đệ
thiên vạn cổ.)*

*Mon désir ! un long poème écrit
dans le sang ancien de mon
Afrique
le balancement sera de rythme
le souffle généreux
le cadre limpide
ce sera éclatant comme la crête
du sang.*

*Mon désir ! un rêve
un vent fraternel violement
Sur toute la terre !*

*(Tình dục của tôi ! một bài
thơ dài
Chép trong giòng máu cũ của
quê hương Phi-châu
ru rúơng âm điệu,
Đầy gió
với khuôn-khổ thanh khiết*

*Rực-rỡ như đinh máu.
Tình dục của tôi ! một giấc mơ
Một làn gió tương thân tương
ái mạnh mẽ
trên cả địa-cầu...*

và đây nữa, Aimé Césaire, có nhiều dân tộc tính hơn cả :
*du fond d'un pays de silence
d'os calcinés de sarments brûlés
d'orages et de cris retenus
et gardés au museau
d'un pays de désirs irrités d'une
inquiétude
de branches de naufrage
à même
(le sable très noir ayant
été gavé
de silence étrange,
à la recherche de pas de pieds
nus)*

*du fond d'un pays de soif
où s'agripper est vain à un pro-
jet absurde de mât toten
et de tambours
d'un pays sourd sauvagement
obturé à tous les bouts
d'un pays de cavale rouge qui
galope le long désespéré
du îles de la mer...*

*(từ thăm-cùng một xứ của im
lặng
của những đống xương đã đốt
thành tro, những khúc củi đã*



AIMÉ CÉSAIRE

cháy, những dông - tố những tiếng kêu cõi hâm lại trong mõm. từ một xứ đầy những thèm thuồng nỗi nóng vì những cành cây rạo rực, những đám chìm tại chỗ, (bãi cát đen đã được ngắn im lặng lạ-kỳ trong lúc đi tìm những bước chân trần) từ thâm cùng một xứ khát nước mà bám chặt vào đấy là vô-ich, chỉ toàn cây tru

thờ sùng bái vật, toàn tiễn trống, một xứ diếc man-ro, bứt bùng khắp néo một xó toàn là ngựa đỏ phi dọc theo bờ thắt-vọng, của những hòn hải-dảo...

Đấy, đại-khai Văn Thơ của những Thi-nhân Phi-châu hiện nay. Em thấy hay không? Em có thường thức được trọn vẹn thi vị đó không?

— Không. Em chẳng thấy hay gì cả. Em chẳng thường-thức được thi-vị rừng-rú, man-dại, « đầy những thèm-thuồng nỗi nóng » ấy của Văn-nghệ da-den, của những « bãi cát đen », « những đoàn ngựa đỏ phi dọc theo bờ thắt vọng... ». Nhưng dù sao, em cũng biết được hiện-trạng của Thi-ca Phi-châu mà lâu nay ít có người đề-cập tới.

— Nội bấy nhiêu đó cũng đủ thỏa mãn tính ưa học hỏi của em rồi.

— Hôm nào Minh nói chuyện về Văn-chương Lào và Cao-Miên cho em nghe, nhé?

— Ủ.

★ Diệu-Huyền

 **NEUROTONIC** BỔ ÓC
Tăng cường trí nhớ
113 877 26-21-67

thân phận

★ Nguyễn Đỗ TRẦN-NHÂN
(Vĩnh-Bình)

Từng đêm tóc xõa, cà-phê đắng
Giấy mực... đi về với nhớ thương
Sự nghiệp tinh thầm tay vẫn trắng
Tình yêu vời với bóng thiên đường

Văn kẽ tình si kiếp lảng du
Từng đêm lo sợ vết lao tù
Vầng trán hăn lên bao kỷ niệm
Giấc mơ cuồng vọng cháy tâm tư

Văn cúi đầu đi một chặng nhân
Mười năm đau khổ biết bao lần
Thuốc khan mùi đắng tay vàng lạnh
Thơ hận buồn theo cuốn nẻo tần

Văn vây phổi sầu đầy nhụa thuốc
Hăn lên thua lỗ... kiếp hư lai
Tình yêu bỗng chốc ngoài tay với
Thân phận phù du mãi tái hồi.

Khúc nhợ

★ Guy de Maupassant

● Trần Văn Lý dịch

T RÊN tất cả các con đường quanh vùng Godeville, những cặp vợ chồng quê đều đồ xô về Thị trấn vì hôm nay là ngày có chợ.

Trên khu đất dành làm chợ, những sừng bò, những chiếc mũ của các Bà, những chiếc nón to vành có cẩm lông dài của mấy anh nhà quê giàu có, vượt hẳn lên đám đông. Và những tiếng la inh tai diếc óc, kết thành một sự huyên náo kéo dài, man dại, thỉnh thoảng xen lẫn một tiếng thét vang ở lồng ngực to lớn của một anh nhà quê vui vẻ hay một tiếng rống dài của một con bò cái.

Ông Hauchecorne ở làng Bréauté, trên đường đi về phía

chợ, bỗng nhìn thấy dưới đất một khúc nhợ.

Tần tiện vì vốn là một dân Normand chính cống, ông nghĩ tất cả đều nên lượm và có thể dùng được nên ông đã khéo cưa cuộn xuống vì từ lâu ông bị bệnh phong thấp, đau khớp xương. Ông nhặt khúc nhợ nhỏ ấy và cuộn lại kỹ càng, trong khi ông nhìn thấy trên ngưỡng cửa nhà y, Malandain, một tên thợ làm yên cương ngựa, đang nhìn ông. Trước kia hai người có hùn hạp với nhau trong việc buôn giày cột súc vật, mà đến bây giờ họ vẫn còn giận nhau và thù oán nhau. Ông Hauchecorne thấy xấu hổ khi biết được kẻ thù của mình

KHÚC NHỢ

bắt gặp mình lượm khúc nhợ như vậy trên đường. Ông lật đật dấu món đồ lượm được vào áo, bỏ vào túi quần dùi rồi làm như vẫn còn muốn tìm kiếm một vật gì mà ông vẫn chưa thấy. Ông đi về phía chợ, đầu ngã về phía trước, lưng cúp làm đôi vì những sự đau đớn.

Ông mất hút vào đám đông ồn ào, xáo động không ngừng trong sự mua bán. Mấy anh nhà quê vỗ vỗ mấy con bò cái, đi đi, lại lại, rất khó nghĩ vì luôn luôn sơ lầm, không dám quyết định gì cả, liếc trộm người bán và không ngót tìm xét, dò dẫm để biết cái mánh khố của chủ và chỗ xấu của con vật.

Những người đàn bà, thúng to đẽ ở chân, lôi đặt xổng xoài dưới đất, mấy con gà, chân bị cột, mắt sợ hãi, mồng đỏ thắm.

Mấy bà nghe thiên hạ trả giá, tảng giữ giá của mình, thái độ cứng rắn, mặt luôn luôn lạnh lùng, bỗng nhiên bỗng lòng bớt giá, gọi rối rít ông khách hàng đang eham chệch xa dần:

— Được rồi ! Ông Anthime ơi ! tôi bán cho ông đấy.

Dần dần khu chợ vắng người và chuông nhà thờ đã đồ trưa, những người ở xa tản mát vào các quán cơm. Quán Jourdain, trong một phòng rộng rãi, đầy khách ăn cũng như ngoài sân đầy xe cộ, cái thì chòng gọng cũng như hai tay đưa lên trời, cái thì chúi mũi, đít đưa lên không.

Sát bên các thực khách đang xúm xít, một cái lò to tướng, đầy lửa, chiếu ra một ánh sáng dùi dùi trên lưng những người ngồi bên tay phải. Ba cái xiên quây quay.. đầy gà, chim bồ câu, và một mùi thơm thịt nướng, nước thịt chảy trên da, tỏa khắp lòng lò, tạo một sự vui vẻ làm cho mồm chảy nước miếng.

Những đĩa đồ ăn cũng như mấy bình rượu cidre màu vàng, đi qua, đều hết sạch. Người nào cũng kề công việc làm ăn của mình, chuyện bán, chuyện mua..

Bỗng nhiên ngoài sân, trước nhà, tiếng trống khua vang. Tất cả đều đứng dậy, trừ vài người





thờ ơ lạnh đậm. Họ chạy ra cửa chính, ra cửa sổ, miệng còn đầy đồ ăn, tay còn cầm khăn.

Sau khi khua xong hồi trống, người phát tin cho dân chúng, với một giọng nhát gừng, ngắt nhịp từng câu:

— Xin cho dân chúng biết rằng... sớm mai này... trên đường Beuzeville... giữa lúc 9 và 10 giờ... có người mất một cái ví bằng da đen... trong có đựng 500 quan và nhiều giấy tờ làm ăn. Ai lượm được... yêu cầu đem lại Thị xã lập tức, hoặc tại nhà Ông

Houlbrèque ở Manneville... Sẽ có 20 quan thưởng..

Rồi anh ta đi. Người ta còn nghe xa xa tiếng trống diếc tai và giọng la nhỏ dần của anh chàng phát tin.

Người ta bắt đầu bàn tán cái tin ấy, đưa ra nhiều lý thuyết, hy vọng rằng Ông Houlbrèque có thể tìm lại được ví.

Khách vừa uống café xong thì trên ngưỡng cửa, một ông cảnh binh xuất hiện.

— Ông Hauchecorne ở Bréauté có đây không?

Ông Hauchecorne ngồi ở cuối bàn trả lời :

— Tôi đây.

Và ông cảnh binh lập lại :
— Ông Hauchecorne, ông có vui lòng theo tôi đến thị xã không ? Ông Thị-trưởng có việc muốn nói với ông.

Ông lão nhà quê sững sốt, lo ngại, uống vội ly nước của mình, đứng dậy, lưng còn khòm hơn cả lúc sáng vì những bước đi đầu, sau một lúc nghỉ ngơi, rất khó nhọc. Ông lên đường mà miệng còn lầm nhầm :

— Tôi đây... Tôi đây...

Ông Thị-trưởng đang ngồi ở ghế hành đê đợi ông ta. Là một vị Chưởng khế tại đây, người ông ta to lớn đầy-dà, có giọng nói cao kỵ :

— Ông Hauchecorne, sớm mai này có người thấy ông lượm được trên đường, cái ví mà ông Houlbrèque ở Manneville đã đánh mất ?

— Thưa ông Thị-trưởng... Thưa ông Thị-trưởng... tôi lượm cái ví ấy à ?

— Phải, chính ông.

— Tôi xin lấy danh dự thề rằng, tôi không biết gì cả.

— Có người thấy ông lượm.

— Có người thấy tôi, thưa Ông Thị-trưởng ? Ai vậy, ai thấy tôi ?

— Ông Malandin, thợ làm yên cương ngựa.

Ông già chộp nhớ ra, hiếu, và đỏ mặt vì giận.

— A ! nó thấy tôi, thằng mắt dày ấy à ! Nó thấy tôi lượm khúc nhợ này... đây thưa ông Thị trưởng.

Rồi ông lục ở đáy túi, lôi ra một khúc nhợ nhỏ.

Nhưng ông Thị trưởng lắc đầu không tin.

— Ông không làm tôi lầm được đâu, ông Hauchecorne à, ông Malandin là một người đáng tin cậy, đâu có thể lầm một sợi nhợ với một cái ví.

Ông già nhà quê diễn tiết, giận dữ, dở tay lên, khạc nhè vào góc tường và đe chứng tỏ sự ngay thẳng của mình, lập lại :



— Nhưng mà đó là sự thật, của Thánh của Thần, ông Thị trưởng à. Và cũng chỉ có sự thật đó mới có thể giải oan được cho linh hồn tôi, tôi xin lập lại với ông.

Ông Thị trưởng nói thêm : « Sau khi lượm được vật đó, ông còn tìm kiếm rất lâu dưới đất để xem còn có đồng nào sót lại không. »

Ông nghẹn ngào vì uất hận và vì sợ.

— Nếu người ta có thể nói... Nếu người ta có thể nói những lời láo khoét như vậy để làm mất giá trị của một người lương thiện.

Ông phản đối dữ dội nhưng không ai tin ông cả.

Cuối cùng ông phải đổi chứng với Malandain. Anh này luôn luôn lập lại và giữ vững sự tin chắc của mình. Họ chửi rủa nhau gần một tiếng đồng hồ. Và do lời yêu cầu của ông, người ta khám xét ông mà không thấy gì cả.

Khó xử quá, ông Thị-trưởng đành phải cho ông ra về nhưng không quên nói với ông là sẽ cho ban kiêm xét theo dõi. »

Tin ấy đồn ra. Sau khi rời khỏi Thị-xã, ông bị bao vây, hỏi han tọc mạch hết sức nhưng tuyệt nhiên không có sự khi dễ nào.

Rồi ông bắt đầu kể lại câu chuyện khúc nhợ. Không ai tin ông cả. Họ cười.

Ông đi, dừng lại mọi nơi, gọi tất cả những người quen thuộc, phản đối sự việc đã xảy ra, chỉ cho mọi người xem mẩy cái túi lộn ngược, để chứng tỏ rằng ông không có gì cả.

Người ta nói : « Thằng cha già lưu manh, đi đi... »

Ông giận, ông cáu tiết, ông buồn, vì không có ai tin mình và không biết làm sao khác hơn là vẫn phải kể lại chuyện của mình.

Đêm đến. Cần phải đi. Ông lên đường với ba ông bạn láng giềng để chỉ cho họ biết nơi mà ông đã lượm được khúc nhợ ấy và trong suốt con đường ông luôn miệng nói việc xui xẻo của ông.

Ngày hôm sau, ông làm một vòng quanh làng Bréauté để thuật lại việc ấy cho mọi người nghe. Ở đâu ông cũng đều gặp những kẻ không tin ông.

Hôm ấy ông đau trọn đêm.

Qua hôm sau, vào lúc một giờ trưa, tên Marius Paumelle, một công nhân ở trại ông Breton, điền chủ ở Yerville, đem trả cái ví, tiền bạc và giấy tờ lại cho ông Houlbrèque ở Manneville.

Anh ta nói rằng anh lượm vật ấy trên đường nhưng vì không biết đọc nên anh đã đem về giao cho chủ.

Tin ấy lan ra quanh vùng và ông Hauchecorne được người ta cho hay. Tức tốc ông đi cùng noi, thuật lại chuyện này và thêm vào đó sự ông đã được giải oan. Ông thành công.

— Thật là một điều làm tôi khổ hết sức, thật ra thì chuyện ấy có to gì đâu, ông cũng biết vậy chó. Nhưng mà đó là một chuyện bịa đặt và không có gì khó bằng mình bị thiên hạ hất hùi khinh khi vì một câu chuyện bịa đặt.

Ngày nào ông cũng nói chuyện ấy. Ông kể lại chuyện đó trên những con đường có người đi qua, cho những người uống rượu trong quán, trong những buổi tan lễ nhà thờ, ngày chủ nhật. Ông gọi cả những kẻ không quen lại để nói. Böyle giờ thì ông yên tâm lắm rồi. Nhưng vẫn còn có điều gì làm ông ngài ngai mà ông không rõ vì sao. Hình như có người điều cợt khi nghe ông kể. Hình như họ chưa tin. Sau lưng ông,

vẫn còn nghe thấy những lời đèm pha.

Ngày thứ ba trong một tuần kia, ông đi chợ Goderville với ý định duy nhất là cũng sẽ kể lại chuyện của ông.

Malandain đang đứng trước cửa nhà, bỗng cười lên khi thấy ông đi qua.

Tại sao vậy ? Ông đi theo sát một nông dân ở Criquetot nhưng anh này không dẽ cho ông kể hết câu chuyện rồi la vào mặt ông :

« — Thằng đại lưu manh, cút đi... » rồi anh ta quay gót đi thẳng.

Ông Houchecorne ngạc nhiên, rồi dần dần lo lắng. Tại sao họ gọi mình « đại lưu manh » ?

Khi ông vừa ngồi ở bàn, trong quán Jourdain, ông cũng lại bắt đầu giải thích việc ấy. Một tên buôn ngựa ở Montvilliers hé lén :

— È, è, trò đó xưa lắm rồi, ta biết cả rồi, khúc nhợ của nièu đó mà...

Ông Hauchecorne lấp bấp :

— Nhưng có người đã tìm thấy ví ấy...



Tên kia lập lại :

— Nín đi cha ơi ! một thằng lượm, một thằng đem trả. Ai thấy, ai biết. Tao làm mày rối trí rồi phải không.

Lão nhà quê nghẹn ngào. Cuối cùng ông hiểu. Người ta vu cáo cho ông đã giao cái ví ấy cho một đồng lõa mang đi trả.

Ông muốn phản đối nhưng cả bàn đều cười rồ.

Ông không ăn hết bữa ăn, đứng dậy ra về giữa những tiếng cười chế nhạo.

Đến nhà, ông hết sức xấu hổ, uất ức, nghẹn họng vì giận, rồi bao nhiêu ý nghĩ lộn xộn ấy đã đưa ông đến chỗ có thể, với cái khôn vặt của người Normand, ông sẽ làm những điều gì để chống lại sự vu cáo của thiên hạ rồi sẽ đồn dồn, khoác lác lên để trả thù. Cái thành thật của ông, ông nghĩ, ngày nay không còn có thể chứng minh được nữa vì cái lưu manh của mình ai cũng biết cả.

Bây giờ ông cũng lại kể chuyện ấy và trong mỗi lần kể, ông đều có thêm những lý lẽ mới, những lời thề trọng đại hơn và tâm trí

thì vẫn duy nhất nghĩ về khúc nhơ ấy mà thôi. Người ta lại càng ít tin ông hơn khi mà ông có một sự bào chữa phức tạp hơn.

Đó là lý lẽ của một thằng nói láo, người ta nói sau lưng ông như vậy.

Ông cảm biết như vậy và ông đã hao mòn trong những cỗ gắng vô ích.

Ông gầy sút đi thấy rõ.

Bây giờ những kẻ vui tính, hay giêu cợt, muốn ông kể lại chuyện ấy là để cười chơi cũng như người ta bắt mày chú lính kè lại những chiến trận mà họ có dự. Tinh thần ông xuống đến tột độ và yếu dần.

Cuối tháng chạp năm ấy ông nằm liệt giường liệt chiểu.

Rồi ông chết trong những ngày đầu tháng Giêng và trong lúc hấp hối ông chứng minh được sự trong trắng, thành thật của ông, ông lầm nhầm trong mồm :

— Chỉ một khúc nhơ nhỏ... một chút xíu nhơ... xem, đây này... thưa ông Thị-trưởng.

(dịch « La ficelle »
của Guy de Maupassant)



Cụ TRẦN - ĐƯỜNG

anh hùng

chống Pháp

của tình

KHÁNH - HÒA

★ Chương-Thanh

HOÀ ước Patenôtre được ký ngày 6-6-1884 chịu sự bảo hộ của người Pháp và biến cố đêm 4-5-1885 tại Huế, kinh thành thất thủ, vua Hàm-Nghi phải bỏ đào ra Quảng-Trị để lãnh đạo phong trào Cần-vương kháng Pháp.

Ông Tôn-thất Thuyết được vua Hàm-Nghi giao phó nhiệm vụ đi từ Nam chí Bắc hô hào dân chúng nỗi lên chống Pháp.

Sĩ phủ các nơi nỗi lên hưởng ứng kịch Cần-vương. Cụ Trần-Đường ở Vạn-Ninh (Khánh-hòa) hưởng ứng lời kêu gọi đó.

Cụ Trần-Đường sinh năm 1839 người ở tại làng Hiền-Lương, quận Vạn-Ninh, tỉnh Khánh-Hòa

làm quan cho triều đình nhà Nguyễn với chức vụ Phó-Tòng. Khi ông Tôn-thất Thuyết đi qua hạt Vạn-Ninh, thấy cụ là một người có tâm huyết tài ba lỗi lạc liền cho giữ chức Tòng-Trần Vạn-Ninh và chỉ huy đạo binh giữ mặt Bắc tỉnh Khánh-hòa. Trong khi cụ Trịnh-Phong giữ mặt Nam Khánh-hòa người đã có tên trên một con đường ở thành phố Nha-Trang.

Địa điểm chiến lược của cụ là đèo Dốc-Thị (Xuân-Tự) phía nam quận lỵ Vạn-Ninh 5 cây số trên đường quốc lộ số 1. Cụ đem binh áng ngũ ở đó để chặn đường tấn công của quân Pháp từ Nha-Trang ra. Nhưng với vũ khí thô

sơ làm sao chống lại vũ khí tối tân của giặc Pháp, mặc dù cụ đã chống giữ một cách oanh liệt trong 2 ngày, quân Pháp mới chiếm được Vạn-Ninh. Quân lính lớp bị mất lớp bị thất lạc, cụ phải chạy lên Đá Bàn (tức Đầm Thụ) để lập chiến khu và chiêu mộ quân sĩ.

Chiếm được Vạn-Ninh, quân Pháp đốt phá nhà cửa và giết hại đồng bào, nhất là dân làng Hiền Lương phải bị tai họa nhiều nhất, gia tộc cụ Trần-Đường bị chém giết nhiều hơn cả. Giặc Pháp kêu gọi cụ về hàng nhưng cụ khảng khái không về, người Pháp trả thù bằng cách đem giết lần những người trong gia-tộc cụ.

Trước sự thương xót đồng bào và tình máu mủ gia tộc, cụ đành tự nạp mình cho giặc. Người Pháp biết cụ là một người có tài, đầy chí khí lại được lòng dân mến thương nên họ khuyên dụ hợp tác với họ. Nhưng với chí khí cao cả của người anh hùng cụ sẵn sàng chết chứ không chịu quy lụy bọn người cướp nước.

Biết không thể nào khuyên dụ nổi được lòng người nên ngày mồng 1 tháng 8 năm 1885 tức là ngày mồng 10 tháng 6 năm Ất-Dậu, chúng đem ra chém và bêu đầu ở Nha-Trang trong 5 ngày.



Thân nhân của cụ xin mãi chúng mới cho đem xác về chôn cất. Hiện nay mộ cụ được an táng tại làng Hiền Lương (ấp Cát-ném) quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, cách quận lỵ Vạn Ninh về phía nam đường quốc lộ số 1 khoảng 2 cây số. Con cháu cụ hiện sinh sống ở Hiền Lương rất đông đảo.

Khi nhắc đến cụ Trần-Đường, dân chúng Vạn Ninh không khỏi ngâm ngùi thương xót một vì anh hùng chống Pháp mà tên tuổi bị mai một. Và nhớ lại năm 1956, ông Trần-ngọc-Ng., Quận trưởng Vạn Ninh có hứa giúp đỡ gia tộc cụ xây lại phần mộ nhưng lời hứa đó trôi theo thời gian cho đến khi ông đổi đi.

Để tưởng nhớ đến lòng ái quốc của cụ, người viết bài này có hoài bão kính mong Thiếu tá tỉnh trưởng tỉnh Khánh Hòa đặt tên cụ cho một con đường tại thành phố Nha Trang như vị anh hùng chống Pháp Trịnh-Phong cùng một lúc với cụ và xin đặt tên cụ cho trường Trung-học Vạn Ninh dưới danh hiệu trường *Trung-học Trần-Đường*. Được như vậy, chúng ta mới có thể tự hào là một dân tộc không bao giờ quên ơn tiền nhân. Kính mong, thay lời nói này không rời theo thời gian.



Hồi ký của NGUYỄN-VŨ ★ Hồi ký của NGUYỄN-VŨ

(tiếp theo P.T. 124)

NẾU bạn ở trong hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ làm thế nào nhỉ? Đã có người lính và người đội khổ-xanh ngồi kèm sát hai bên, lại còn bị cái còng sắt dày và khá nặng khóa chặt hai cùm tay, tôi không còn cử động được nữa. Cái còng sắt đã bóp lại, chỉ có chìa khóa riêng của nó mới mở ra được. Chìa khóa, thì ông đội lính tập cắt kỹ trong « bi rết » của ông. Nhưng khéo nhất cho tôi là không làm sao giấu được hai bàn tay bị còng, vì những hành khách trên xe lửa cứ dòm ngó tôi hoài. Có lẽ họ đoán rằng tôi là một công chức thut-két, hay là một kẻ buôn lậu, hay là một tên sát nhân, một thằng bịa bợm bị bắt quả tang làm công việc tội ác, nên tôi mới bị còng hai tay và bị hai người lính tập áp giải như thế.

Trước mắt gần năm chục hành khách trong toa hạng tư, dàn ông và đàn bà, trong đó có nhiều người sang trọng, tôi là một kẻ bất lương thiện, một tên lưu manh, một gã phạm tội bị pháp-luật kết án.

Throat tiên, tôi xấu hổ quá vì tôi có cảm-giác rõ ràng bị người ta khinh bỉ, ghê tởm.

Tuy-vậy, tôi cố giữ điềm nhiên, và liếc mắt dò nét mặt mọi người, thử đoán xem họ nhìn tôi như thế nào. Do bẩm tính tò mò học hỏi, và cho rằng đây là một cơ hội hiếm có để tìm hiểu tâm lý của con người, tôi không ngần ngại tự dùng tôi làm con vật thí nghiệm để xem xét phản ứng trên nét mặt của những người chung quanh.

Quả thật có một số người cho tôi là một kẻ tồi tệ, khốn nạn, ghê tởm trong xã hội. Họ nhìn tôi với đôi mắt khinh bỉ rõ ràng. Những người đó, giả sử tôi đến ngồi gần họ, chắc chắn là họ sẽ xua đuổi tôi đi. Hoặc họ sẽ đứng dậy đi chỗ khác. Đó là những người ăn mặc sang trọng, diện bộ phách lối, có vẻ tự cao tự đại. Trái lại, và điều này khiến tôi ngạc nhiên, số đông có vẻ thương hại tôi. Đây là một thái độ "đùm bọc", nhân đức đối với kẻ hoạn nạn bất cứ vì lý do gì. Trông thấy tôi mặc áo quần tây đàng hoàng, với chiếc cravate đứng đắn, và bộ mặt không đến nỗi khä, khä bỉ, không có vẻ con người dồn mạt, chắc họ có đôi chút động lòng trắc-ân. Nhất là những người đàn-bà, con gái, họ tội-nghiệp giüm, hơn là khinh-khi. Tôi có thể đoán được những câu hỏi lảng-vảng trong trí-óc họ : « Tại sao anh chàng này bị xiêng-xích như thế ? Anh chàng phạm tội gì mà bị bắt, bị còng tay như vậy ? Người ta đưa anh chàng đi đâu đây ? »

Dần dần giờ phút trôi qua, không ai để ý đến tôi nữa. Họ đã biết tôi là một người tù, không phải một con vật quái gở. Tôi cũng yên-tâm một phần nào, không còn hổ thẹn, ê-chè như lúc mới bị hai ông lính tập dì kèm hai bên, dẫn vào ngồi đây.



Với hai ông này, không hiểu sao tôi cứ muốn chọc phá hoài. Tàu cách xa Hà-nội khoảng vài chục phút; tôi khẽ hỏi ông Đội : « Thầy đội ơi, đưa tôi đi đâu đây ? » nhưng ông Đội làm thính. Tôi quay sang người linh, cũng hỏi nho-nhỏ : « Bác lính ơi, đưa tôi đi đâu đây ? » Bác lính cũng không trả lời. Chắc là hai người này đã được lệnh trong lúc đi đường không được nói chuyện gì với tôi cả, và giữ bí-mật về cuộc hành-trình áp-giải phạm-nhân. Tôi chỉ biết bị trực-xuất về Trung-kỳ, nhưng về tỉnh nào ? Tôi đoán chừng là quê-quán của tôi. Trước thái-độ câm lặng của hai người binh-sĩ, tôi càng muốn hỏi chuyện, mặc dầu không lần nào họ trả lời cả. Đến đồi tôi muốn đi tiểu một chút, ông Đội cũng không cho.

Lần này thì tôi giận lắm, quyết kỳ-kèo cho kỳ được, nhưng cũng không la lớn. Tôi vẫn nói khẽ thôi, vì không muốn ai để ý đến tôi nữa. Tôi bảo nhỏ :

— Thưa Thầy đội, tôi mót đi tiểu quá, xin thầy làm ơn cho tôi được thỏa-mản một chút đi, Thầy !

Tôi xin hai ba lần như thế mà ông Đội linh tập cứ một mực làm thính. Giận quá, tôi phản đối (nói khẽ) :

— Tôi mót tiểu thấy mồ ! Từ Hà-nội đến đây chưa được đi lần nào cả, không nhẽ tôi đi tiểu trong quần sao ?

Nhờ câu nói tục-tiou này, tôi mới được lần đầu tiên ông Đội ban cho một câu trả lời :

— Đến ga Vinh, tôi sẽ cho phép đi tiểu.

— Giời đất quỉ thằn ơi ! Biết bao giờ mới đến ga Vinh ?

Ông Đội lại trở lại câm như hến. Khỏi hỏi nhất là suốt câu chuyện xin đi tiểu, tôi vẫn phải nó thăm vừa dù cho ông Đội nghe. Những hành khách ngồi kế cận không biết là tôi nói gì. Tôi phải nhẫn nại, nhưng cũng quyết đòi hỏi một nhu-cầu gấp rút. Điểm-nhiên, ông Đội ngó tôi và khẽ bảo :

— Từ Hà-Nội đến đây, tôi có đi tiểu đâu nào ?

Tôi không thể chấp nhận « biện-chứng-pháp » ấy được, nhưng ông Đội Khổ-Xanh cũng nhất-dịnh không chấp-nhận lý-lẽ của tôi.

Bỗng-dưng xẩy ra một việc hết sức bất ngờ. Một bà cụ người Bắc, chạc 60 tuổi, tóc bạc, ngồi giữ một đồng hành-lý lủng-củng lủng ca chát nơi góc toa xe lửa, mà mấy lần tôi ngó bà đều thấy bà ngồi tôi, miệng thì nhai trầu không ngọt. Bà có mang theo một cái lon sưa bò dê nhô nước trầu và bà trầu vào đấy.

Tự nhiên bà cầm cái lon đứng dậy, đến ngồi ngay trước mặt tôi. Bà rất lè phép ngó ông Đội :

— Chào thầy Đội ạ.

Rồi ngó sang tôi :

— Chào cậu.

Ông Đội nhìn bà Cụ trân-trân, trong lúc tôi khẽ đáp :

— Không dám, chào Cụ ạ.

Bà hỏi luôn tôi :

— Hai cái tay của cậu làm sao thế ?

— Thưa Cụ, có sao đâu ạ.

Bà chỉ cái còng khóa hai tay tôi, và hỏi :

— Hai tay của cậu deo cái gì đẹp thế ?

— Thưa Cụ, có gì đẹp đâu ạ.

Nhưng ông Đội Khổ-Xanh bứt ngay câu chuyện :

— Mời bà cụ đi chỗ khác, đi !

Bà Cụ tủm tỉm cười, nói lớn :

— Vâng !

Rồi bà lại trở về chỗ cũ.



12 giờ khuya, xe lửa đến ga Vinh, sau khi huýt một tiếng dài.

Tôi mừng quá đỗi, sắp sửa nhắc ông Đội nhớ lời hứa cho phép tôi đi tiều, thì ông và người lính đã đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy, nhưng người lính nắm tay tôi kéo tôi ngồi xuống. Cả toa tàu rộn rịp, vì tàu đang chầm chậm vào ga.

NEUROTONIC

Đóng cuống tui nhỏ
Số 20-11-62

Tàu ngưng hẳn. Người lên kè xuống nhô-nhao. Tôi đứng dậy cùng ông Đội và người lính chen chúc để ra ngoài, và xuống bến tàu. Tôi ngạc-nhiên thấy hai người đàn-ông mặc sơ-mi, quần-dùi, đã đứng sẵn đây để đón chúng tôi. Trong thấy ông Đội, hai người chào và nói chuyện với nhau rất khẽ, tôi không nghe được câu nào. Hai người cũng ngó tôi.

Rồi họ bảo tôi đi theo họ về sở Mật-thám Vinh. Tôi vẫn chưa được phép đi tiều mặc dầu đi bộ qua vài đường phố nhỏ, vắng người.

Đến sở Mật-thám Vinh, họ đưa tôi vào một văn phòng, nơi đây ông đội Khổ-Xanh lấy chìa khóa ra mở cái còng cho tôi, và giao tôi cho hai thầy ký của sở. Bấy giờ tôi mới hiểu rằng đêm ấy hai thầy gác thường-trực, được lệnh ra ga đón chúng tôi, và đưa chúng tôi về Sở Mật-thám. Bàn giao tù-nhân xong, ông Đội và người lính từ giã hai thầy ký. Còn tôi ở lại.

Một thầy ký tờ vè lể phép lịch-sự, hỏi tôi :

— Thưa ông là ông N.V. ?

Tôi lể phép đáp lại. Thầy mỉm cười

— Hân hạnh được biết ông. Tôi nghe danh ông đã lâu.. mời ông đêm nay tạm nghỉ ở phòng dưới đây.

Vừa nói, thầy vừa cầm một chìa khóa lớn :

— Mời ông đi theo tôi.

Thầy đưa tôi ra phía sau, nơi đây có một giây nhà mà thoát tiên tôi tưởng là một phòng giấy. Thầy mở cửa phòng, mời tôi vào. Thầy phòng tối om, tôi hỏi :

— Không có đèn điện ?

— Dạ không. Nhưng có cái giường, để ông nghỉ tạm đêm nay.

Xong, thầy khóa cửa lại, đi mất, để mặc tôi trong cái địa ngục tối ngὸm ấy với một mùi hôi thối xông lên làm tôi nhợn mửa.. Nhờ ánh sáng lờ mờ do ngọn đèn ngoài sân chiếu xuyên qua khe cửa, tôi mò mẫm một lúc lâu mới đụng một chiếc giường tre, trải chiếu rách. Tôi ngồi xuống giường, tự nhiên khóc nức nở...

(còn tiếp)

cô - đơn

★ NGUYỄN-VŨ

Một trời một biển bao-là,
Một mây, một gió, một ta, một mình.
Trần ai một kiếp lênh-dênh,
Trăm thương nghìn nhớ một mình một ta.

(Trích trong tập thơ « Hoang-Vu »
của Nguyễn-Vũ, trang 203)



Phiên âm bản dịch Trang bìa ra La-Mã-tự:

Kodoku no Tamashi

★ LÊ-TRUNG-TRANG dịch ra tiếng Nhật

Takai sora oyobi mugen no umi no neka ni
Kumo to kaze to kodoku no ningen to ga ori.
Jinsei no kurushima no kawa ni isehò furù shite.
Watakushi no sabishii tamashi kenjò ga ippai de ar.

Kodoku no Tamashi

Dịch giả: LÊ-TRUNG-TRANG
(Tokyo)

孤獨の魂

高り天及び無限の海の中に
雲と風と單獨の人間とが有り。
人世の苦しみの河に
一生漂流して。
私の悲しい魂には
感情が一杯であり。



phổ thông vòng quanh thế giới

* Xuân-Anh

OHIO.— Máy ru ngủ

Trước đây, một hãng Nhật đã chế tạo một loại máy để trên đầu giường và phát ra những tiếng đều đều đểng ru ngủ những người khó ngủ. Cái máy này được bán rất chạy ở Hoa-kỳ là nơi mà phần đông dân chúng thường hay dùng thuốc an thần hay thuốc ngủ. Máy này tên là Sleepington.

Một hãng ở Mỹ vừa rồi đã bắt chước cái máy Nhật và sáng chế ra một loại máy đặt tên là Soundsleeper có thể ru ngủ một người khó ngủ nhất trong vòng 10 phút. Máy này phát ra tiếng của những giọt nước nhỏ đều đều hay là những tiếng sóng vỗ rào rào, và người « muốn ngủ » chỉ việc để máy ấy trên đầu giường và tùy ý vặn to hay nhỏ theo sở thích của mình. Tiếng nước nhỏ giọt hay tiếng sóng vỗ đều đều ấy làm dịu thần kinh và « ru ngủ » rất mau.

MỸ.— Âm thịnh dương suy

Nước Mỹ hiện đang bị các

nạn « âm thịnh dương suy » (tạm dịch danh từ « gérouto-matriarcat ») vì đàn ông chết quá sớm để lại không biết bao nhiêu là quả phụ. Số các bà « nửa đường đứt gánh » này nhiều xấp bốn lần số đàn ông « trung niên tàn thê » và vì thế, một phần rất lớn lợi tức quốc gia đã nằm trong tay các bà « sồn sồn » có của mà không chồng.

HOA-THỊNH-ĐỐN.— Nhớ nghĩa xưa...

Ở Hoa-thịnh-Đốn, mỗi lần những cây hoa anh đào nở trong tiết Xuân đậm ấm thì hàng nghìn du khách từ khắp nước Mỹ đều kéo về Thủ-đô để thưởng thức cảnh đẹp... hoa nở trăng lên.

Những cây anh đào ấy là tảng-vật của dân tộc Phù-Tang (Nhật) cách đây 50 năm, gởi cho dân-tộc Mỹ. Đến nay, những cây ấy đã trở nên to lớn rườm rà và bao độ trồ hoa, khoe sắc... trái lại, ở Đông-Kinh (kinh-

PHỔ THÔNG VÒNG QUANH

đô Nhật-bản) nguồn gốc của cây anh đào, lại không còn được một cây nào vì đã bị « tận diệt » trong trận thế-chiến thứ 2, lúc máy bay Mỹ oanh tạc thủ-đô Đông-Kinh.

Nhờ nghĩa xưa, dân tộc Mỹ vừa mới gởi sang Nhật 40 cây anh đào để tò cho người Nhật biết rằng người Mỹ « chơi hoa cũng nhớ đến người trồng hoa » vậy.

ĐỨC.— Máy lửa điện tử

Một hãng chuyên chế tạo máy lửa ở Đức vừa mới sáng chế ra một thứ máy lửa độc nhất vô nhị trên hoàn cầu. Đó là chiếc máy lửa điện-tử. Phương pháp để phát ra lửa giống như các đèn « phò-lát điện tử » (flash électronique) gắn vào các máy chụp hình. Luồng điện do một cái « pin » 22,5 vôn phát ra và tụ vào 1 cái « công-dăng-xa-tơ » trước khi vào cái « trăng-photon » biến luồng điện ấy lên cao độ từ 5.000 đến 10.000 vôn. Luồng điện ấy xẹt ra thành lửa trên hai đầu âm dương giống như trên cái « bu-gi » (bougie) xe hơi hay xe gắn máy.

lửa ấy đốt cháy hơi « ga » trong máy xì ra. Muốn tắt cái máy lửa này, chỉ cứ việc đè nó xuống bàn là ngọn lửa tự tắt, khỏi phải cần dùng hơi đè thôi.

ÁO.— Máy thu - thanh trong kiếng mát

Một nhà quang-học Áo chuyên bán kiếng mát vừa phát minh ra một loại kiếng mát rất đặc đáo; hễ ai mang cái kiếng ấy vào là được nghe... những nhạc điệu du dương hay theo dõi các tin tức của các đài phát thanh.

Sở dĩ được như vậy là ông ta đã cho gắn một cái máy thu-thanh tí hon chạy bằng trắn-xít-to vào trong gọng kiếng và người đeo kiếng chỉ việc vặn cái nút ở gọng và nhét vào lỗ tai cái ống nghe (earphone) là đã theo dõi các chương trình phát thanh mà không làm... bận rộn ai bên cạnh mình cả.

Loại kiếng này bán chạy như tôm tươi, và thích nhất là những người đi tắm nắng ở bờ vì mặt kiếng che ánh nắng mặt trời rất tốt và họ có thể nằm mãi trên bãi cát mà khỏi... buồn.

 **NEUROTONIC** BỐ OC
Tăng cường trí nhớ

575 BHYT 20-11-63

Ý.— Tháp nghiêng Pise sấp đổ ?

Ai đã từng đi du-lịch qua nước Ý đều không khỏi đi thăm một trong những thắng tích của thành phố Pise (tỉnh Toscane) là cái tháp nghiêng xây từ thế kỷ thứ XII (cách đây 800 năm). Cái tháp ấy hình tròn, có 7 tầng và đứng nghiêng chứ không đứng thẳng, xưa nay vẫn là một thắng tích danh tiếng của thành phố này với danh hiệu là « Cái tháp nghiêng của thành phố Pise » (la tour penchée de Pise).

Vừa rồi, một giáo-sư người Ý là ông Livio Trévisan đã tiết lộ rằng cái tháp nghiêng ấy có thể bị đổ bất cứ lúc nào, vì rằng, một phần thì cái tháp mỗi năm mỗi thấy nghiêng thêm, phần nữa thì đất bên phía nghiêng ấy phải chịu một sức ép là 10 ki-lô một phân vuông (10kg/cm^2) trong khi đất ấy chỉ chịu đựng nổi một sức ép từ 7 đến 8 ki-lô một phân vuông ($7,8\text{kg/cm}^2$) mà thôi.

● Tiêm sinh tố vào sách cũ

Mới nghe nói đến việc « tiêm thuốc cho các sách cũ » ai cũng cho là nói dồn để cười

chơi. Nhưng không phải đâu, quả thật như vậy. Người ta biết rằng giấy là một chất làm bằng vỏ cây. Giấy mới vẫn giữ chất prô-tê-in và các chất đường nhưng càng lâu năm chất ấy càng bị mất dần làm cho giấy vàng đi và mục nát.

Muốn cho giấy được « khỏe mạnh » và sống lại, một vị tu-sĩ giòng Bê-nê-đích-tanh (Bénédictin) là linh-mục Don Mario Pinzuti, đã tìm ra một phương pháp rất mới mẻ và độc đáo là tiêm « vi-ta-min » vào các tờ giấy cũ, mục. Nhờ phương pháp này mà cha D. M. Pinzuti đã cứu vãn và « phục sinh » lại rất nhiều kinh sách trong tàng-thơ viện La-Mã.

NHẬT.— Chiếc vệ-tinh đầu tiên

Các nhà bác-học và kỹ-sư Nhật đang tiến hành gấp rút các công việc để hoàn thành một chiếc vệ-tinh đầu tiên sẽ được phóng lên quỹ đạo vào năm 1966. Chiếc vệ-tinh này cân nặng 40 ki-lô.

Như vậy là Nhật-bản đi trước các quốc gia Âu-châu một năm, vì các quốc gia này dự định hoàn thành một chiếc vệ-tinh do người Ý thực-hiện và do

PHÒ THÔNG VÒNG QUANH

một hỏa-tiễn Anh, Pháp đưa lên quỹ đạo vào năm 1967, chứ không sớm hơn được.

Với tin này, chúng ta cũng nên hân diện cho giống da vàng của chúng ta, trong cuộc thi đua lèn không gian vậy.

● Chống phá thai

Cách đây 14 năm, Chánh phủ Nhật có ban hành một đạo luật cho phép đàn bà phá thai (vì sợ nạn nhân mẫn) và từ lúc ấy đến nay, kè ra cũng có khoảng 1 triệu vụ phá thai « hợp pháp ».

Nhưng đạo luật ấy hiện nay bị các bà nữ dân-biều Nhật đả kích kịch-liệt và họ lại còn đòi phải kiểm soát chặt chẽ các vụ sinh đẻ.

● Máy phát thanh trong viên thuốc

Các kỹ-sư về điện tử ở Nga

● ★ HỶ TÍN

Chúng tôi nhận được hằng thiệp báo tin lễ thành hôn của cô Phạm-thị Hồng-Tuyền, thư-nữ của Ông-Bà Phạm-Doân-Điềm, 9B Tú-Xương - Saigon, đón duyên cùng cậu Thái-văn-Toji, thư-nam của ông bà Thái-văn-Phan, 16, Trần-khánh-Dư, Saigon. Xin thành thật vui mừng cùng ông bà Phạm-Doân-Điềm và thân mến chúc đôi tân-hôn được muôn-vạn hạnh-phúc.

Nguyễn-Vỹ





★ Đừng khinh tiếng mẹ đẻ

... Tôi có một đứa cháu gái, gần đây nó được xuất ngoại để trau giồi nghệ thuật gì của nó đó, nó viết thư về thăm tôi, lại viết **tùn bắng ngoại-ngữ**, thứ ngoại ngữ đang được chú ý nhiều, lúc gần đây.

Thưa ông, tôi thấy rằng hỏng mắt, mai kia nó về nước, lỡ nó lại quen nói toàn tiếng nước ngoài, thì ông nghĩ, có tội cho những cha mẹ dốt ngoại-ngữ như chúng tôi không?

Trọng - Việt (Kiến - Hòa)

★ Ban gia-dình thân-yêu

... Thật tự em cứ bảo nhau không biết làm sao ông Nguyễn Vỹ còn có thì giờ để phát thanh Ban « Gia-dình thân-yêu » trên đài Saigon? Làm chủ-nhiệm, chủ-bút tờ nhật báo Dân-Ta, viết mỗi ngày hai ba bài, làm giám-đốc tạp-chí Phò-Thông, viết mỗi ngày 5, 6 bài, lại còn làm Thơ, làm Tao-dàn Bạch-nga,... làm Ban gia-dình Thân-yêu nữa? Thưa ông, vậy thì ông làm việc mỗi ngày mấy giờ? Lạy trời ban cho ông sức khỏe như ông Hạng-Võ, và sống lâu như ông Bàng-Tồ, để tự em được đọc ông hoài, và nghe Bà Tú « Mình ơi! » mãi mãi...

Một nhóm Nữ-sinh và Sinh-viên
trung thành của ông :

Bích-Nguyễn, Thanh-Hà, Thúy-Thanh,
Trần-thị-Mão — Thanh-Tâm
Đạ-Nguyệt — Hồng-Khanh

★ Dân-Ta ở Paris

... Tôi không hiểu lý-do vì sao chị tôi ở Saigon vẫn gửi đều đếu mỗi ngày bằng phi-cơ một tờ Dân-Ta qua cho tôi mà không bao giờ tôi nhận được? Trái lại, Phò-Thông thì tôi vẫn nhận đủ mỗi tháng 2 lần. Vậy yêu cầu ông Chủ-nhiệm hỏi giùm nhà Bưu-

điện tại sao báo bên nhà gửi qua lại mất? Chúng tôi dành đến đọc Dân-Ta tại ngay Tòa Đại-sứ Việt-nam, mà đôi khi anh chị em dành nhau đọc đến khi đến tay chúng tôi thì nát hết...

Cô Liêu - Vién (Seine-et-Oise)

Lời tòa-soạn : Chúng tôi đang điều-trá xem báo mất nơi đâu.

★ Bỏ ngày lễ Khồng-Tử — Niên lịch Khồng-Tử 2514

Kính gửi Ông Chủ-Nhiệm tạp-chí Phò-Thông
Saigon

Kính thưa Ông Chủ-Nhiệm,

Vừa đây Chính-Phủ V. N. C. H. đã công bố một quyết định rút bỏ một số ngày nghỉ lễ trong đó có ngày kỷ-niệm **Đản sinh Đức Khồng-Phu-Tử**.

Thiết nghĩ : Đức Khồng Phu-Tử là một vị Thánh-Triết Á-Đông, học thuyết của Ngài ảnh hưởng rất sâu đậm vào mọi khía cạnh sinh hoạt của dân-tộc từ bao nhiêu thế kỷ. — Đề ghi lại công đức của Ngài qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn cho đến ngày nay, ngày đản-sinh của Ngài được nâng lên hàng quốc-tế. Nay bỗng bị truất bỏ, và coi là « ít quan-trọng ».

Quyết định trên của Chính-phủ, rất phuong hại cho nền văn hóa đạo lý truyền thống của dân-tộc nói chung và sự phát huy Khồng-Học nói riêng.

Bởi vậy ban Chấp-Hành Trung-Ương Hội Khồng-Học Việt-Nam chúng tôi đã triệu tập một phiên nhom đặc biệt ngày 9.4.1964 đã thảo luận và quyết định gửi thư lên Thủ-Tướng thâu hồi quyết định nói trên.

Nay xin kính gửi đến ông Chủ-Nhiệm đề yêu cầu được phò biến trên quý báo. Ngoài ra cũng xin quý Chủ-Nhiệm cho bình luận đề góp ý kiến xây dựng, thì thiêm-hội lấy làm cảm tạ vô cùng.

Trân trọng kính chào ông Chủ-Nhiệm.

Kính,
Hội-Trưởng Hội Khồng-Học V.N.
Hoàng-Nam-Hùng

★ Ngu-ý của Diệu Huyền

D.H. hoàn toàn tán thành quyết-định của chính phủ cách mạng, vì lý do cụ Khồng-Tử không phải người Việt-Nam.

* « 36 cái nõn-nương » !

«... Nhờ chị giải thích giúp cho chúng em câu « 36 cái nõn-nương » mà Giáo-sư Việt-văn của chúng em đã hỏi trong lớp, và đã hỏi riêng một chị nữ-sinh đã khá lớn, rằng chị có hiểu nghĩa không ? Chị bạn không biết và chính ông Giáo-sư cũng im luôn, không giảng ».

Một nhóm học sinh Trung học Phan-Rang

Đáp.— Thầy giáo đã hỏi các bạn, thì thầy giáo phải hiểu nghĩa chứ. Nhưng thầy ấy không giảng vì thầy biết rằng cái nghĩa nó tục-tiểu lầm. Chị rất ngạc-nhiên sao giáo-sư đem những câu quái tục-tiểu ấy ra hỏi học-sinh ? (chỉ để riêng cho hạng « chơi-bời » dâm-ô dùng mà thôi).

* **« Giáo-sư cao-bồi »**

... Trường chúng em có một anh giáo-sư cao-bồi, lắc-xắc. Anh ấy có tính « dê ». Bao nhiêu nữ-sinh trong trường đều phàn-nàn về những hành-động của anh, vò đầu, vứt má, nâng cẩm, và... và... Rất mong chị can thiệp giúp cho số phận nữ-sinh trường chúng em...

Đệ tứ Sào-Nam

* **Muốn được « xuôi dòng »**

... Đọc « Ngược Dòng » của chị mỗi ngày, em mong chị giúp cho văn đê dưới đây được « xuôi dòng »).

Năm 1960 Ngô Triệu không cho sĩ quan giải ngũ. Sau cuộc cách mạng, Thủ Tướng phê chuẩn sắc lệnh 35/QP đê ngày 18-12-63 cho sĩ quan thuộc mọi ngành giải ngũ, khi đã phục vụ đủ 4 năm. Ưu tiên dành cho hạng lớn tuổi, đồng con. Nhưng đến nay gần 3 tháng qua đâu vẫn còn đấy. Chánh phủ đã « cách mạng » lối làm việc « rùa bò ». Vậy mong Trung Tướng Tòng Trưởng bộ Quốc Phòng cho áp dụng ngay sắc lệnh kề trên đê con, chồng chúng tôi sớm được giải ngũ. Thành thật nhớ ơn chị và ông Trung-Tướng.

Nguyễn-thị-Lan
Sài-gòn

ĐÁP BẠN BỐN PHƯƠNG

● **Ô. Edmond Manuel, Saigon**

Vâng, quan xưa xưng hô với Vua : « muôn tâu Bệ-hạ ». Hai chữ « Bệ-Hạ » có nghĩa là « ở dưới bệ (ngai), vì khi tâu lên Vua, kẻ hạ-thần không được phép ngước mặt nhìn lên Vua, mà phải cúi đầu xuống, nhìn dưới bệ mà tâu. Hai chữ « Bệ hạ » là một danh-từ vinh-dự (terme honorifique).

Trái với Tây-phương, phải ngưỡng mặt nhìn lên vua, thấy nét mặt oai nghiêm của vua mà xưng hô : *Votre Majesté*.

* **Ông Trần-Văn-Đoàn, Sài-gòn**

Vấn đê « Thiên-linh-chuỗi », tôi đã có giangi khá rõ trong một số P.T. cũ.

* **Bạn Phạm Đăng Minh, Ninh-Hòa**

Mồng 1 tháng 1 năm Giáp-Thân = 25-1-1944

* **Bạn Phạm thị Thùy-Trang, Đệ III, Bán-công, An nhơn.**

— Cụ Nguyễn-Dinh-Chiều, tác-giả Lục-Vân-Tiên, vì quá thương khóc mẹ nên bị mù cả hai mắt và mù luôn, không có thuốc nào chữa khỏi.

— Chúng tôi không biết địa-chỉ tác-giả « Tâm lý bạn trai ».

— Đồng-ý với bạn rằng cô Kiều lúc từ-giã Quan-Âm-Các có lấy theo chuông vàng khánh bạc của Hoạn-Thú, như vậy là gian tham mất rồi. Tiếc cho cô Kiều rất đẹp mà lại có tính xấu ấy !

* **Bạn Nhật-Ánh, Đại-Lộc**

Ngày Chủ-nhật 15-11-1942 dương lịch = 8 tháng 10, năm Nhâm-Ngo.

* **Bạn Võ-văn-Toàn, Hội-an.** Bạn nên làm đơn khai rõ sự thật, đến Ty Trung-tiều-học địa-phương, xin bản dupl.cata (bản sao)

* **Ông Trần-thiện-Tâm, giáo-sư, Bà-Hạt**

Vâng, ở Tây-phương, trai gái con cô con cậu có thể cưới nhau được. Anh em họ cũng có thể thành vợ chồng được. Nhưng

theo phong-tục Việt-nam, bà con còn gần-gửi quá như trên, không thể lấy nhau được. Riêng về trường-hợp của ông và L., hai bên gia-dinh không tán thành mà ông và L. định đưa nhau ra làm hôn thú ở Quận, để thực-hiện tự-do hôn-nhân theo ý muốn, cũng không thể được, vì L. chưa đến tuổi trưởng thành.

* **Bạn Lê-Hằng, Nữ y-tá, Huế**

Con Rắn quấn vào cái Chén, biếu-hiệu của Y-khoa, mà bạn thấy ở các phòng thuốc Tây, không có sự-tích gì cả. Đây là huy hiệu của Asclapios, Thần y-khoa La-Mã, thời Thượng-Cồ, (Hy-lạp, là Thần Esculape). Đúng ra, Huy-hiệu của Asclapios là : Con Rắn, cây bâton, con gà cõ và cái Chén xưa (coupe). Sau này, các Y-sĩ Tây-phương bỏ bớt cây bâton và con gà, chỉ giữ lại con Rắn và cái Chén để làm tượng-trưng cho môn thuốc Tây.

* **Bạn Dương Lê Thùy**

Nói : *xin quý vị lưu-ý*, chứ đừng nói : *xin lưu-ý quý-vị*.

* **Bà Lê-Thị Thanh-Hải, Gò-vấp**

« Nhứt tu thi, nhị tu gia, thứ ba tu chùa », là ngữ ý rằng, ở chợ là nơi tụ họp thê-gian, nơi bao nhiêu cạm bẫy xấu xa lôi cuốn mình, mà mình tu được, giữ được trong sạch, tránh được tham-sân-si, đó mới là khó tu.

Thứ hai, tu ở nhà. Còn tu ở chùa thì dễ hơn cả, vì nơi đây đã có sẵn các vị Tăng-già hoặc các Ni-cô dắt-dẫn đạo-hữu theo đường tu.

* **Bạn Nguyễn-quang-Nghi, KBC 1676**

Nhưng số P.T. ông hỏi đều còn đủ tại tòa-soạn. Giá mỗi cuốn 10\$ — Ông có thể mua bằng tem bưu-chánh,

● **Ô. Trần-Hải-Đặng, Marseille — Pháp**

Ông Phạm-Quỳnh chết tháng 8 năm 1945, tại làng Cồ-Bi, gần kinh-dô Huế, do V.M. giết.

Vợ ông hiện còn sống, ở Dalat. Một người con trai của ông là Phạm-Bích, đang ở Paris.

* **Bạn Lê-Thùy - Dương, Nữ - sinh - viên Đại - học Sorbonne — Paris.**

— Bạn có thể gửi mua thẳng « Liên-Hoa Nguyệt-San » Huế, hoặc tạp-chí Từ-Quang, Chùa Xá-Lợi, Saigon.

— Phò-Thông, từ 23 đến 42 đã hết.

— Trần - Trung - Lập : Con nuôi của cụ Cường - Đề ở Nhật, đảng-viên của Phục-Quốc-Hội. Năm 1917 ông phá ngục Thái-Nguyên, mở đầu cuộc khởi nghĩa chống Pháp. Thất bại, ông trốn sang Tàu, sang Nhật, được cụ Cường-Đề nuôi. Tháng 9-1939 ông theo quân đội Nhật ở Quảng-Châu, kéo lên đánh Lạng-son và chiếm được thành này. Nhưng Pháp điều-dình ký hiệp-ước hòa bình với Nhật, trở lại chiếm Lạng-son, Trần-trung-Lập rút quân ra, tiếp tục đánh Lục-Bình, bị tử trận ngày 26-12-1940.

* * **Ô. B.T.L. Nha-trang**

Năm Bính Ngọ là năm 1906

Ngày 20-10 Ất-dậu = 24-11-1945

Ngày 5-5-1948 = 27 tháng 3, mậu-tý.

* **Ô... K.B.C. 3082**

S.O.S. = Save (hãy cứu-vớt)

our (của chúng tôi)

soul (Linh hồn).

Hãy cứu vớt linh hồn của chúng tôi. Nói vắn tắt = lời kêu cấp-cứu.

● **Bạn Xuân-Lan, Nữ Trung-học Mỹ-tho.**

— Châu Mỹ la-tinh : Amérique latine (các nước ở Nam - Mỹ, cựu thuộc địa của hai nước la-tinh : Espagne và Portugal. Khác với Bắc Mỹ (Huê-ky) là Amérique Anglo-Saxonne (cựu thuộc địa Anh).

* **Ô. Dương - văn - Khánh KBC 4884**

P.T. từ số 43 đến nay còn đủ. Mỗi số 10\$ kèm cả cước phí.

DỊNH CHÍNH

Trong Phô-Thông số 124 ra ngày 15-4-64, ở trang 118, dòng 9
và 26

- Chữ Régime Végétarien thay vì végétanien.
- Nếu tôi chết thay vì nếu tôi chế.

Trang 119; dòng 7:

- Chỉ huy dân quản tỉnh thay vì dân tỉnh.

Trang 120, dòng 3, 8 và 15:

- Sauf thay vì sanf, La Réunion thay vì xa Réunion.

đổi chiếu với những năm thay vì với năm.

Trang 121, dòng 21:

- Song thân thay vì sông thân.

Xin lỗi

Các bạn xem mỗi ngày trong nhật báo



- ★ XÃ THUYẾT CHÍNH TRỊ, của N.V.
- ★ THẠCH-BÍCH-SƠN, truyện bằng tranh của NGUYỄN-VŨ
- ★ NHẬT KÝ của DIỆU-HUYỀN

Phát hành mỗi ngày 120.000 số

TÌM VIỆC

• Một nhóm giáo sinh Sư phạm (ban 2 năm) muốn cộng tác với các tư thực, hoặc nhận dạy tại tư gia trong dịp hè. Thư cho Bé. 140, Bùi-Viện Saigon

• Sinh viên học hết năm thứ 2 trường kỹ sư Điện, muốn tìm chỗ dạy học từ đệ nhị trở xuống, xin gửi cho Ông Hiền: 241, Trần Bình Trọng Chợlớn.

MỸ-DUNG-LỘ Hồng - Nguyễn

Làm cho da mặt mềm màng
Tiêu tan các vết nám đen
Các thâm mụn trên mặt,
và hâm say cho trẻ em
Nhà thuốc HỒNG-NGUYỄN
245, đại lộ Nguyễn Hoàng
chợ Cồn

K.N. số 600 - 18.12.63

ĐÓ BÁN KHẨU NỐI

CENTRE SCOLAIRE DUY-NHẤT

92, Nguyễn-dinh-Chiểu — Saigon
(Góc đường Công-Lý — Nguyễn-dinh-Chiểu)

★ Cours de vacances : 2.5.64 — 30.6.64

★ Rentrée de classes : 15.7.1964

de l'anée scolaire (1964 — 1965)

L'unique dans son organisation scientifique
et moderne

HQ, Bồ-phế linh-dơn Thụy-Lâm loại A

TRI : Các chứng ho lâu năm, nhiều đàm, ho cảm, ho
đàm, ho gió, yếu phổi, rang ngực, tự nhiên sút cân..

Bạch-Dối, hoàn Thụy-Lâm

TRI : Cứng đầu cớn, ngứa cửa mình, ra huyết
trắng (Các tiệm thuốc Bắc đều có bán)

Nhà thuốc THỤY-LÂM 191 Gia-Long Saigon
KN. số 425 ngày 25-9-63

Cần Đến kinh kỳ, Bàn thăn dã dượi, hay là đang
hành kinh mà đau bụng uống :

Lôi Công Hoàn « ÔNG TIỀN ». Hỏi các tiệm thuốc Hoa-Việt.
Saigon 228 Lê-thánh-Tôn. Nhà thuốc Ông Tiên, Phú Lâm Cholon
K.N. BYT. số 1— 9-5-63

Phong Ngứa, Ghê chốc, lở lói, gãi tối đâu lan tới đó
không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà

hết, uống Giải Phong Sát-Độc-Hoàn « ÔNG TIỀN »
30 sáng lập. Hỏi các tiệm thuốc Hoa-Việt.
Nhà thuốc Ông Tiên Phú-Lâm Cholon (K.N. BYT. số 3— 9-5-63)

1) **CÁC CHỨNG HO** Ho Phong, ho đàm, ho siêng Ho rang
tức ngực, ho lâu ngày, ho sản hậu, nên dùng **HƯỚT PHẬT**
PHÒNG LAO THẢO do Tang Nha chế tạo, đề mạnh Phổi lành ho.

2) Yếu Tim, Đau Tim, Thần Kinh suy yếu ! dùng **AN THẦN**
BỬU trị các chứng tim đập hối hộp, mất ngủ xây xầm chóng mặt.
Dùng để an thần định trí, mát gan dễ ngủ.

3) **ĐẠI BỒ LONG PHUNG TINH** : Thuốc bồ cho người lao
tâm, lao lực, mệt mỏi đau lưng kém ăn ít ngủ, và các chứng thiếu máu.

4) Bình của Phụ nữ : Kinh nguyệt bất thường thiếu máu, mặt
mét, đau lưng, bạch đái hạ ít ăn ngủ, nhức mỏi tay chân quí Bà
dùng **PHỤ NỮ HỒI XUÂN TỐ**.

5) Bình Phong Thấp, đau khớp xương, nhức gân, té bại, tay chân
hay đỡ mồ hôi từ chi bài hoài dùng **THẢO LINH SƠN** Di An Hòa.

6) Quí Bà có thai bị bệnh thiếu máu sanh ra ya mửa, bần thần,
mỏi mệt, thai trảng đau lưng. Quí Bà dùng : **DƯỠNG THAI BẢO**
SẢN HOÀN Di An Hòa.

7) Ai có bệnh Phong ngứa, ghê chốc, lở lói ngoài da tìm thuốc
PHONG NGỨA Di An Hòa đề lọc máu giải phong.

(Có đề bán ở các tiệm thuốc bắc)

Tổng Phát hành : Nhà thuốc **DI AN HÒA**

252A LÊ THÁNH TÔN Saigon — BYT/Kiêm Nhận ngày 18-12-1963

CÙ-LÀ



古月由

VIỆN BẢO CHẾ
NGUYỄN - CHÍ
KN 697. BYT/QCDP. 21/2/64



K.N. số 252 BYT/QCDP/18-10-62



KINH - LÝ - VĂN - PHÒNG

110, đại lộ Nguyễn-Huệ — Saigon

Điện-thoại : 23.187



Phạm - Văn - Lạng

Giám-Định Trí - Tía-sư
Géomètre — Expert

373, Phan-thanh-Giản

SAIGON

Giấy phép số 292 CĐV/TT/NĐ ngày 9-10-1961

Quản nhiệm : **NGUYỄN-VŨ**

In tại THU LÂM ĂN THU QUÁN
231-233, Phạm Ngũ-Lão — Saigon