

Optalidon

VIEN THUỐC MÀU HỒNG

TRỊ ĐAU NHÚC !

Quý vị đã dùng đều
công nhận:
Chỉ có Optalidon
là CHẬM DỨNG SỰ ĐAU NHÚC
NHANH CHÓNG HƠN CẢ

SANDOZ

PHÒ THÔNG

TẠP - CHÍ

GỘP PHẦM XÂY-DỰNG VĂN-HÓA VIỆT NAM
PHỐ BIÊN VĂN HÓA ĐÔNG-TÂY KIM-CỔ

Giám-đốc, Chủ-bút: Nguyễn-Vỹ

Tòa-soạn: 233, đường Phạm-Ngũ-Lão, Sàigon — Đ.T. 25.861
Ty Quản-lý: 531, Đại-lộ Trần-hưng-Đạo — Saigon

NĂM THỨ VI ★ số 117 ★ 15 - 12 - 63

1.— 45 ngày sau	Nguyễn-Vỹ	7 —	9
2.— Tin tức quê nhà và Việt kiều.	Nguyễn-văn-Cồn	10 —	14
3.— Có nhũng lúc (thơ)	Quỳnh-Hoa		15
4.— Marianne, cô bé ăn mày	Thiếu-Sơn	16 —	23
5.— Cuộc đời trong tấm kính	Trọng-Táu	21 —	29
6.— Hồn đêm (thơ)	Mạch-quê-Hương		30
7.— Nhũng người dân bà lừng danh:			
Hoàng Phủ Phi-Giao.	Tân-Phong	31 —	35
8.— Y-học không-gian	B.s. Nguyễn-Anh-Tài	36 —	41
9.— Đêm Xá-lợi (thơ)	Lưu-kỳ-Linh		42
10.— Tiếng nói gái trai thế hệ	Phò-Thông	43 —	51
11.— Truyện thần thoại hy-lạp	Đàm-quang-Thiện	52 —	55
12.— Tuấn, chàng trai nước Việt	Nguyễn-Vỹ	56 —	60
13.— Đêm tiễn đưa (truyện ngắn)	Tô-Nga	61 —	66
14.— Ai bảo chúng mình... (thơ)	Yến-Lý		67

15.— Tự học thuyết nhân vị	Thiều-Sơn	68 — 70
16.— Nhà văn trốn nợ (truyện dịch)	Vũ-Minh-Thiều	71 — 80
17.— Bức thư Paris	Minh-Đức	81 — 84
18.— Phê bình sách mới	Thầm-thệ-Hà	85 — 89
19.— Thính giả nhạc tấu Đóng Phượng	Trần-văn-Khé	90 — 93
20.— Tháng 8-1963 (T.Đ.B.N).	Hỷ-Khương	94
21.— Đợi em về (T.Đ.B.N)	Minh-Đức	95
22.— Mùa Cách-Mạng (T.Đ.B.N)	Nguyễn-Vỹ	96
23.— Minh ơi!	Diệu-Huyền	97 — 103
24.— Thơ lén ruột	Tú-Be	104
25.— Người tù 69	Nguyễn-Vỹ	105 — 110
26.— Tem thư quốc tế	Trương-văn-Đông	111 — 117
27.— Đường thi	P.T.	118
28.— Phô-Thông vòng quanh Thế-giới	Xuân-Anh	119 — 130
● Tranh vẽ	Ngọc-Dũng	



- * Chúng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về những bài lai cảo của bạn đọc, (theo thề-lệ chung của các tạp-chí quốc-tế).
- * Bài lai cảo không đăng, không trả lại.
- * Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiện trích đăng những bài trong tạp-chí PHÔ-THÔNG, nhưng yêu-cầu đề rõ xuất-xứ : « Trích Tạp-chí PHÔ-THÔNG » và đừng viết tắt.
- * Cấm trích, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
- * Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays. Copyright by PHÔ-THÔNG, printed in Việt-Nam.

Tổng-Phát-hành PHÔ-THÔNG ở Âu-Châu và Phi-châu
 • Notre représentant général pour l'Europe et l'Afrique
 • Our general agent in Europa & Africa

LONG HIỆP

13, Rue de la Montagne Ste Genevière — PARIS VI
 (vente — abonnements — Publicité)

45 ngày sau...

CHÚNG ta ai nấy đều đã say sưa hoan-hỉ từ ngày Cách-mạng Quân-đội Chiến thắng.

1-11-1963 là một ngày vέ-vang nhất trong Lịch-Sử Việt-nam hiện-đại, một ngày giống như 14-7-1789 của nước Pháp mà ngọn bao Cách-mạng đã quét sạch cường quyền. Ở bên đó là dân-chúng Paris nồi dậy chống một ông vua chuyên-chế, ở Sài-gòn là quân-đội trừ-diệt một kẻ độc-tài.

Đây là tái-diễn một bài học của Lịch-sử. Tuy hoàn-cảnh và thời-gian khác nhau, nhưng ở Đông-phương cũng như ở Tây-phương, hiện tại cũng như dī-vāng, — và cũng như tương-lai, — luôn luôn kẻ chiến-thắng cuối-cùng là Công-Lý, là Nhân-quyền, là Tự-Do.

Chúng tôi hoàn-toàn tin-tưởng nơi chân-lý ấy, cho nên chúng tôi, cũng như đa số đồng-bào, đã biết trước rằng chế-độ ngô-đình-

diệm không thể sống lâu được. Bất cứ ở nơi nào, thời nào, một chẽ-độ xây-dựng theo kiều ấy, nhất định cũng sụp đổ, dù cho củng cố được địa-vị vững-chắc một thời.

Sớm hay muộn, các chính-phủ độc tài, hay là độc-tài tập sự đều phải rót vào cái vực thẳm của bại-vong mà mỗi hành-động phản tự-do dân-chủ càng đào sâu thêm.

Quân-đội đã cứu-thoát chúng ta ra khỏi ngục-tù của một chính-thề hoàn-toàn sống nhờ Cảnh-sát, Mật-vụ, và đem chúng ta ra ánh sáng hồi-sinh. Chúng ta nhớ ơn Quân-đội mãi mãi, và nhất định bắt cứ trong trường-hợp nào, chúng ta cũng sẽ làm hậu-thuần cho Quân-đội, để cứu-quốc, kiến quốc.

Sau 45 ngày Cách-mạng thắng lợi, hôm nay chúng ta nhận thấy khách-quan rằng đường-lối cứu-quốc của Hội-đồng Quân-nhân Cách-mạng là chính đạo.

Chúng ta tiếp-tục đặt tất cả tin-tưởng vào tinh-thần dân-chủ của Cách-mạng thắng lợi, và sẽ nỗ-lực góp phần xây-dựng cho Cách-mạng thành-công.

TRÊN lãnh-vực Văn-hóa, chúng ta được phẩn-khởi thêm lên, vì từ bây giờ chúng ta có cảm-hứng mẫn-liệt, trong không-khí cởi-mở của Văn-hóa Tự-do. Giai-đoạn Văn-hóa nô-bộc đã qua rồi. Chúng ta có quyền hân-diện rằng suốt 9 năm đắng-dắng, chúng ta không hề bị chi-phối, hay bị lừa-gạt, bởi loại Văn-hóa nô-bộc phục-vụ tà-gian.

Ngày nay chúng ta đã có đủ phương-tiện và hoàn cảnh để thực hiện lý-tưởng thầm-mỹ. Đó là lý-tưởng Văn-nghệ cách-mạng.

Chúng ta đã đeo đuổi công cuộc cách-mạng ấy, trong sự xây dựng Tao-đàn Bạch-nga, trên lĩnh-vực Thi ca. Chúng ta tiếp tục hoàn thành Tao-đàn trên cơ-sở kiên cố của tài-năng và kinh-

nghiệm. Cách-mạng-hóa Thi-ca Việt-Nam đã cùng thế-hệ thi-nhân 1963 kiến-thiết Thi-ca hiện-đại, thuần-túy và tráng-kiện.

Chúng ta chống lại các lối văn ủy-mị, bắt cứ ở bộ-môn nào, làm đọa lạc tinh-thần bạn trẻ, và suy đồi trí-ốc.

Chúng ta không tự-phụ làm những bậc thầy của nghệ-thuật, — vì nghệ thuật thuần-túy chân - chính là nghệ - thuật tự - do — nhưng chúng ta nhất-định không để cho văn - nghệ xấu - xa, văn-nghệ ốm yếu, bệnh hoạn, văn-nghệ suy-đồi ở hình-thức cũng như ở tinh-thần, gây những tàn phá di-hại trong tim và trong não của các lớp người ngày nay và ngày mai.

Chúng ta tiếp-tục gầy dựng văn-hóa cách-mạng cho thế-hệ cách-mạng, xúc tiến mạnh-mẽ công-trình bồi-đắp căn-bản văn-hóa cho mọi người, ở mọi tùng lớp.



VĂN-hóa không tách riêng ra ngoài lề xã-hội, trong một giai-đoạn nào. Nó hòa mình trong xã-hội bắt cứ ở thời-gian nào. Luôn luôn nó vẫn là đầu não của xã-hội văn-minh, dù có lúc điên đảo tang-thương, dù có khi đẫm chìm trong máu lửa.

Con người văn-hóa thường gặp thất-vọng chua cay trên trường chính-trí, nhưng không bao giờ thất-vọng với văn-hóa. Công chúng của chính-trí thường đổi thay bất nhãt, công-chung của văn-nghệ luôn luôn chung thủy với nó, ít khi phản-bội.

Cách-mạng thành công nhờ súng đạn. Văn-hóa thành công nhờ tim-ốc. Chúng ta phải thành công Văn-hóa cách-mạng, trong đại-chúng Tuy không gây phong-trào, không cần lãnh-đạo, cứ tự nó phát triển, nhưng chúng ta phải thổi vào cho nó một dυօrng-khí mới, để nó được trong sạch và khang-khiết.

Đó là nhiệm-vụ của những con người Văn-hóa cách-mạng.

N. V.



★ Nguyễn-văn-Còn
(Paris)

CHIỀU thứ sáu 31 tháng Octobre lúc sáu giờ rưỡi, tôi từ « gare Saint-Lazare » trở về nhà. Trời mưa tầm tã, những chiếc lá vàng bay theo gió, rải rác trên những vũng nước bên đường. Dưới mái hiên một bà già bán báo rao lên : « France-Soir huitième ! » Tôi vội đưa ba chục quan cù, cầm tờ báo chạy vội xuống métro. Mở tờ báo thì cả trang đầu, « titre », lớn tướng : « Putsch Militaire à Saigon » (Quân đội đảo-chánh tại Saigon).

Tôi ngồi trên « băng » dài, đọc vội đọc vàng. Sáu giờ rưỡi ở bên này tức là 1 giờ rưỡi khuya

ở Saigon. Cuộc đảo chánh bắt đầu từ 1 giờ 30 trưa ở Saigon. Tôi quên lên hai ba chuyến xe, rồi lại trở ra ngoài sân ga mua thêm mấy tờ báo « dernière édition ».

Thế rồi tôi một mạch về nhà, vội chạy vào phòng ngủ mở máy radio. Lúc ấy đã bảy giờ rưỡi tối, ở bên nhà đã hai giờ rưỡi khuya.

Văn radio chô nào, thì các đài vô tuyến đến giờ « Informations » cũng nói đến Việt-Nam, từ đài France I, France II, đài Luxembourg, đài Europe № 1, đài B.B.C, đài này relayer (nối) đài Karachi, Tokyo, vân vân... ;

tất cả các nguồn tin thế giới đang trấn động về Việt-nam ! về Saigon, về cuộc vỡ trang đảo chánh ! Trong lúc đó, tôi nằm dài bên máy truyền thanh, tay cầm miếng bánh mì khô mà tôi quên gặm ; ngày hôm sau, hỏi ra, thì tất cả người Việt-Nam ở đây, có gia đình thì tụ họp bên máy radio hay máy Télévision, còn một mình như học sinh ở quán trọ thì bỏ bữa ăn, để ngồi bên máy truyền thanh, cậu nào không có, thì qua bên phòng bạn nghe chung.

Thế là 7 giờ tối ở bên này, hết đài vô tuyến này người ta lại vặt qua đài vô tuyến khác. Cứ mỗi giờ, các đài vô tuyến cho tin tức một lần, nhưng không trùng giờ với nhau, chẳng hạn đài này 7 giờ, đài kia 7 giờ 15, hay 7 giờ 30. Hết nghe đài này, tôi lại bắt qua đài khác cứ lần hồi như thế cho đến 5 giờ sáng, trong khi đợi tin tức, thì nghe nhạc hay đi kiếm chút bánh mì phô-mai ăn cho đỡ đói. Nhưng tin tức vẫn là rời-rạc, nên không có gì là rõ rệt cả, thành thử ai nấy đều rất nóng lòng ; lo ngại. Góp lại các tin tức ấy, người ta chỉ có thể tóm tắt tình thế như sau đây : « Từ 1 giờ rưỡi trưa (giờ Saigon), quân

đội Việt-nam, từ các nẻo đường Phú-Nhuận, Thị-Nghè hay từ Chợ-Lớn đã tuần tự tiến vào giữa Saigon, đã chiếm các công thự, Đài Vô Tuyến Tông-hà h-dinh, Bốt Cảnh-Sát chánh v.v... Và cuộc công phá các trại lính giữ dính Gia Long đã bắt đầu. Tuy vậy kết quả vẫn chưa rõ rệt ».

Rồi bỗng giữa các tin sơ-sài ấy, một tia sáng đã bùng hiện giữa đêm : « người chỉ huy cuộc đảo chánh là Trung-tướng Dương-văn-Minh ». Thế giới vừa mới biết thêm tên một vị Trung-tướng Việt-nam. Tin tức lần lần đến đầy đủ hơn : Một « Ủy ban cách mạng quân sự » đã thành lập, do Trung-tướng Dương-văn-Minh cầm đầu.

Một lát sau, lại có tin là có hơn mươi tướng dự cuộc đảo chánh, trong đó có Trung-tướng Trần-văn-Đôn và Tôn-thất-Đính.

Một giờ rưỡi trưa ở Saigon, tức 3 giờ khuya ở Hoa-Thịnh-Đốn, kinh-dô Mỹ-quốc. Trong gian-phòng thông-tin của Bạch-Ốc, máy « télécrype » nối liền với tòa-đại-sứ Mỹ ở Saigon bỗng lách-tách bật đánh theo vòng giấy. Người phụ-trách tên là Bundy vội chạy lại, đọc tin-tức, liền gọi giây nói khẩn-cấp, đánh thức Tông-Thống Kennedy để

TIN TỨC QUÊ NHÀ

báo tin. Ông Kennedy liền cho triệu tập các ông Mc Namara tông-trưởng Bộ Quốc-Pหง, Dean Rusk tông-trưởng Bộ Ngoại-Giao, Đại-tướng Taylor và ông giám-đốc C.I.A.

Rồi các ông ấy, cũng như chúng tôi ở Paris, đều từ đó ngồi trong phòng thông-tin để đón tin-tức từ Saigon bay qua. Và có lẽ cũng trong giờ ấy, tất-cả các phòng thông-tin ở các kinh-thành trên thế-giới, máy « télécritique » cũng đang lách-tách trong đêm truwong nhận các điện-tín. Các ông chánh văn-phòng thông-tin cũng đã rời giường ngủ, mặc vội quần-áo lại ngồi gần máy « télécritique » để báo tin cho các nhà quân-sự, hay các ông ngoại-tướng tin-tức về tình-hình cuộc đảo-chánh đang xảy ra ở Saigon. Như thế các bạn thấy rõ địa-vị của nước ta ngày nay quan-hệ đối với thế-giới là chừng nào !

Tuy không có quyền cao chức trọng, chúng tôi, các kiều bào ở Pháp, có lẽ còn sốt ruột, hồi hộp hơn ai, vì chúng tôi cùng chung giòng máu với các đồng-sĩ đang xả thân trong cuộc đảo-chánh. Tâm-hồn chúng tôi đang bị lôi cuốn trên các làn sóng điện, trong lời nói đồng-dạc của các speakers hay speakerines (các

người đọc tin) : Ici France Inter, dernière heure ! ; Europe Flash ! B.B.C. Here is the News !

Tuy các nhân viên ấy cho tin-tức giờ chót, đầy đủ, nhưng chúng tôi vẫn bâng-khuâng, lòngnại, và vẫn muốn biết thêm.

Một lát sau, lại có tin là dinh Gia-Long đã bị bao vây và các vị thủ-lãnh « Ủy-Ban Cách-Mạng » đã kêu gọi dinh Tông-Thống đầu hàng.

Chỗ này làm cho chúng tôi lo sợ, vì trong lúc đợi dinh Tông-Thống trả lời, có thể xảy ra nhiều sự bất ngờ ! Hai lần trước cũng có giai-đoạn tối hậu này và chỉ một giờ sau, tình-thế bị lật đảo ngược lại và các người « gần đắc thắng » lại thành ra những kẻ chiến bại ! Than ôi ! Nếu lỡ mà bị mắc bẫy như mấy lần trước, thì tính mạng của các vị tướng-lãnh và các quân-đội đảo-chánh chắc có lẽ không thể nào

còn toàn vẹn được ! và gia-dình của họ sẽ bị tiêu-tan ! Chúng tôi quá lo sợ ! Những giờ khắc kế đó là những giờ khắc nặng nề, âm-u, lặng-lẽ như bóng qua lại của Tử-Thần.

9 giờ rưỡi tối (giờ Saigon) tức là 2 giờ 30 sáng ở Paris, dài vô-tuyến France 1 cho hay tin là giờ « tối hậu lệnh » (ulti-

TIN TỨC QUÊ NHÀ

matum) của « Ủy Ban Cách-Mạng » đã qua, quân-đội Việt-Nam bắt đầu bắn phá dinh Tông-Thống, chiến-xa xả súng bắn vào trại lính tự-vệ dinh này, các lính nhảy dù đã chỉ còn cách đó 80 thước. Cuộc kháng-cự xem bộ mãnh-liệt ! Chưa biết được kết-quả ! Từ 4 giờ rưỡi sáng, tôi lại ngồi nghe cho đến 12 giờ trưa (giờ Paris) và được tin rằng 6 giờ 42 phút (giờ Saigon) quân-đội Việt-nam đã xông vào dinh Tông-Thống, và đúng 7 giờ (giờ Saigon) thì quân-đội Việt-Nam đã toàn thắng. Chúng tôi thở nhẹ ! Cường quyền chuyên chế đã bị hạ ! Suốt đêm thứ sáu và cả buổi sáng thứ bảy, tôi không rời máy radio và đã sống với đồng-bào những giờ phút quyết-liệt ! Hơi linh-hồn của bao nhiêu đồng-bào đã thiệt-mạng ! Hơi linh-hồn của bao-nhiêu vị tu-hành, xin nhện ở đây những giọt nước mắt đau thương !

Mà nước mắt của chúng tôi, đâu có phải chỉ lần này mới chảy ! Từ ngày 8 Mai cho đến ngày hôm nay, đã biết bao nhiêu lần chúng tôi âm thầm, đau khổ.

Đã bao nhiêu lần, thấy trên màn ảnh hay trên Télévision những tấm hình các vị sư tự thiêu, chúng tôi không thể nào

cầm được nước mắt và ngồi bên cạnh nhau chỉ nghe những tiếng khóc nức nở. Than ôi ! thịt xương của kiếp con người lúc nào cũng vẫn là thịt xương ! Tuy đã biết các vị sư đã xa lánh tất cả mọi sự nơi trần tục, đã cho rằng trần thế chỉ toàn là « Sắc sắc không không », đã xem hình hài là cát bụi để theo gương Đức Phật ! Nhưng xác thịt vẫn là xác thịt với tất cả đau thương, ngũ giác. Dầu là Thánh-thề của Đức Phật đi nữa nhưng trong lúc ở sơn lâm tu luyện cũng đã cảm thấy những nỗi đói rét và cuồng ảnh của cảm giỗ.

Chính Chúa Jésus, khi bị loài người hành hạ, đánh đập, và khi bị đóng đinh trên cây Thánh-giá, thì Thánh-thề của Chúa cũng đã bị đau đớn và Chúa đã nói : « J'ai soif ! » (Tôi khát lắm !)

Vì thế khi trông thấy các vị sư quần áo tầy dầu « sắng », lửa cháy bùng bùng, hai tay tụng niệm rung rung trước sự đau đớn, chúng tôi khóc không biết bao nhiêu là nước mắt. Chỉ nhìn thấy trên màn ảnh mà chúng tôi đã đau khổ vô cùng, huống hồ là đồng-bào ở ngày quốc-nội mắt thấy, tai nghe, thì sự não nề, còn nặng hơn biết chừng nào !

Sự hy sinh không bờ bến của các vị sư vì Phật, vì Nước, vì lòng «phôđộ chúng sinh» đã làm trấn động cả thế giới và đã đề trong lương-tâm của mọi người «một ý-niệm đồng phạm» (un sentiment de culpabilité collective).

Thế mà «đệ nhứt phu-nhân» của nước Việt-Nam, đã tuyên bố ở Âu - Châu và ở Mỹ-quốc là «các vị sư ấy tự «rôtir» (quay) xem rất ngộ nghĩnh, chỉ tiếc là họ đã dùng dầu «sǎng» của viện trợ Mỹ». Còn ông giám mục Ngô-đình-Thục đã nói với các nhà báo ở La-Mã và ở Nữu-Uớc là «lấy danh dự của Chúa Trời và của người giám mục», ông nói rằng «các vị sư kia, trước khi đết đã bị người ta đánh chết, hay bị chích thuốc mê!»

Thật là lời nói độc ác, vô nhân đạo, có thể so sánh với ba chục đồng điểu của tên Judas đã lanh khi bán Chúa!

Ngày thứ hai, 3 Novembre, khi đi làm, tôi đã thấy trên trang đầu «cinq colonnes à la une» (năm cột trang nhứt) của tất cả báo chí ở Âu châu và ở Mỹ gửi qua Paris, và lẽ tự nhiên tất cả các báo Pháp, kè lại việc thành công của cuộc đảo chính ở Saigon. Và tất cả đều tỏ vẻ lạc quan và hân hoan.

Khi vào sở, tôi đã thấy các bạn đồng nghiệp Pháp đang họp nhau nói về vụ đảo chính ở Saigon, và họ bắt tay tôi một cách nồng hậu. Rồi họ hỏi thêm tôi, và muốn biết ý kiến của tôi.

Tôi trả lời : « Dân tộc Việt Nam, tuy không phải là người «Brestons» nhưng cũng cứng đầu như họ. Người Việt-Nam vừa nhân nại, vừa can đảm trên con đường chánh nghĩa. Hỗng keo này, bày keo khác, họ không bao giờ chịu khuất phục cường quyền chuyên chế, dưới mọi hình thức, và rất ham chuộng Công-Lý Hòa-Bình».



— Tại bay có trông thấy con Ó nó đang kiếm mồi kia không ?
— Ồn di mau !
— Nó kiếm mồi chứ có kiếm túi con đâu, má !

● Hướng Ưng Thơ BẠCH-NGÀ

có những lúc...

* QUỲNH-HOA
(Saigon)

Có những lúc ta vương sầu cồ-thụ,
Ngập u-buồn và hồn liệm trong mơ...
Ta thầm-thờ tìm nhặt những vần thơ
Trong gió nhẹ, mây hiền, trăng ủ-ủ.
Mặt đất hép ta đi hoài chưa đủ
Thơ ! Thơ ! Thơ ! Lẩn trốn tận phương nào ?
Ta nghi ngờ mắt dõi đến muôn sao,
Chỉ thoảng bóng Hằng-Nga say gối mộng.
Thơ vươn cánh giữa muôn trùng gió lồng
Hay cùng thi-nhân lưu luyến buỗi ban-sơ ?
Ta đi đi, chơn nhẹ bước trên tơ,
Không tiếng động, không một lời chim hát
Hơi thơ lạnh, buồn vào ta man-máu,
Bốn hướng sầu vẫn vắng bóng hình thơ
Ta hãi-hùng trong lạc-lồng bơ vơ
Nắng dần tắt liệm mình vào đêm tối
Ta chìm hẳn giữa biển đen bối rối,
Cố vươn lên chạy trốn vút từng xa,
Nhưng... vù-trụ dày ta khó nồi thoát ra !

Có những lúc thoáng bừng hoa tim nở,
Lòng voi voi và ngây ngắt trong mơ...
Ta không tìm, nhưng muôn vạn ý thơ
Đồn dập đến như bướm vườn hoa phong-nhay
Nhiều nhiều quá tràn đầy bao ý nghĩ
Thơ buồn ? Vui ? Thơ hùng tráng ? Say ? Yêu ?
Ta tham lam vơ vét cả bấy nhiêu
Cho ú đọng, no tràn, dâng ngập thở.
Thơ lồng lánh như hào-quang rực rỡ,
Nấm đầu tay cuồn-cuộn những giòng tươi,
Ta không ngừng, mặc tư-tưởng tuông rơi...

Bài này tôi đã viết từ ngày còn mồ ma ông Diệm, bị kiểm-duyệt của ông bỏ. Nhưng tôi cho giữ lại những khuôn chữ đã sắp rời và tin chắc rằng thế nào rồi Marianne cũng được giới thiệu với bạn đọc thân-mến. Hôm nay nàng ra chào các bạn trong một không-kì phẩn-khởi say sưa cũng như cái không-kì cách-mạng mà chính nàng đã sống tại Pháp ở thế-kỷ trước.

EUGÈNE Delacroix là một danh-họa ở Thê-kỷ XIX. Ông có những màu sắc táo-bạo, những nét vẽ thoát-sáu nên được coi như lãnh-tụ của phái lãng-mạn trong giới hội-họa ở Pháp thời đó. Nhưng ông cũng có một tâm-hồn khoáng-đạt, một đời sống ngang-tàng để lại trong lịch-sử rất nhiều giai-thoại.

Ông có một người bạn rất thân là Soulier nhưng ông lại

MARIANNE

★ Thiếu-Son

nè yêu vợ bạn. Ông biết là tình yêu tội-lỗi nên lương-tâm ông cứ cắn rứt ông hoài và ông nhứt định phải cắt đứt tình yêu. Ông biên thư đoạn tuyệt trong đó có những lời thông-thiết như sau :

« *Tại sao lại làm cho hãi người đau khổ ?.. Trời ơi ! Sao lại có sự chia-xẻ như thế ? Sao lại có sự điên-cuồng như thế ? Tôi không được gấp lại nàng nữa nhưng tất cả đều như thức-tỉnh ở tôi... »*

Ông gởi thư đi mà lòng ông tê-tái vì bao nhiêu kỷ niệm ái-ân còn thức-tỉnh ở ông. Thinh-linh một tiếng kêu van thảm-thiết làm cho ông phải giựt mình :

« *Xin ông bố thí cho kẻ ăn mày nghèo đói ».*

Ông móc túi cho 2 cái và bắt gấp cặp mắt của cô bé ăn mày đang nhìn ông. Ông kinh-ngạc, vừa đi, vừa lầm bầm :

« *Lạ thật ! Cũng cặp mắt*

MỘT CÔ BÉ ĂN MÀY TƯỢNG TRUNG CHO n u ó c

PHÁP

nâu to lớn, cũng cái cổ tinh-khiết như hoàng-đồng... Hình bóng ai như theo đuôi mãi ta... »

Thì ra xuyên qua cô bé ăn mày ông lại nhìn thấy hình bóng người yêu. Sao con nhỏ này lại giống bà kia đèn thè ? Hơn nữa cái dáng điệu đau khổ của nó càng làm cho ông thêm cảm-động. Ông không bỏ qua được. Ông quay trở lại và nói với cô bé ăn mày :

— Tôi là họa sĩ. Tôi muốn em làm kiều cho tôi. Tôi sẽ trả em 2 quan rưỡi, bằng giá những người kiều mẫu khác.

2 quan 1/2 hồi đó lớn lắm nhưng cô bé ăn mày không chịu vì cô sợ làm kiều thì phải trần truồng. Nhưng họa sĩ cười và nói :

— Không, tôi không bắt em phải trần truồng đâu. Tôi chỉ cần bộ mặt và hai bàn tay của em mà thôi.

Cô nhò ngoan ngoãn theo

họa sĩ về nhà ở đường Jacob. Cô vừa đói, vừa rét. Vừa đè chun vào phòng vẽ cô liền chạy tới lò sưởi để hơ lửa cho ấm áp tầm thân và cõi lòng. Sau đó, cô ngồi cho họa sĩ lây kiều. Cái bàn tay thường chia ra xin của bồ-thí nay lại được đưa lên cho người ta ngắm nghía và thường ngoạn một cách chăm-chú ân-cần. Xong lần phác họa đầu tiên, cô cầm thầy người khỏe-khoắn và ngồi nói chuyện mình cho họa sĩ nghe :

— Em tên là Marianne. Cha em chết đã được hai năm nay. Em đi ăn mày để kiếm miếng ăn

Chuyện đời của cô chỉ có

thè! Cô thày họa-sĩ dẽ tánh cô liền hỏi :

— Còn ông, họa sỹ, đời ông ra sao?

Ông nói :

— Tôi à? Tôi là con một cựu Tông-trưởng. Anh tôi là một đại tướng của Hoàng đế Napoléon. Tôi đã vẽ những bức họa về những thi hào *Dante* và *Virgile*. Tôi đã thành công chút đỉnh nhưng vẫn nghèo xác xơ.

Chàng họa sỹ trẻ tuổi nhìn kỹ lại cô bé ăn mày. Chàng thày nó bảy giờ không còn giồng người tình mà chàng quyết tâm đoạn tuyệt. Những nét đau khổ dã biến hẳn ở sắc-diện nó và thày nó sáng sửa và đẹp đẽ làm sao. Chàng tính vẽ nó trong một bức họa nhan đề « Con bé mồ côi trong nghĩa địa » (*L'Orpheline au Cimetière*) và sẽ cho nó vào một đại tác-phẩm của chàng là bức họa « Cuộc tàn sát ở Scio » (*Les Massacres de Scio*).

Chàng mở ra một bức họa và trải ra cho Marianne coi. Vừa coi qua Marianne liền rú lên :

— Ông kia! Đã có một người đàn bà nằm đó rồi.

Chàng liền giải-thích :

— Người đàn bà khỏa thân bị trói trên lưng ngựa, đó là Emilie, người kiều của tôi.

Còn em, em sẽ làm kiều cho hai người phụ-nữ Hy-Lạp cũng trong bức họa này. Và hai bàn tay em sẽ tháp vào cho người đàn bà kia.

Chàng sung sướng bằng lòng. Tôi hôm đó họa sỹ Delacroix kiêm cho cô vài bộ quần áo lành-lạn để thay thế những bộ đồ rách nát tattered. Rồi chàng đưa cô đi ăn tối.

Từ đó Marianne ở luôn tại nhà họa-sỹ, ăn uống no nê khi tranh chàng bán được nhưng cũng nhiều khi nhịn đói khi è ám không người mua.

Một ngày nọ chàng về nhà với vẻ mặt hân-hoan. Chàng la lên :

— « Người ta đã mua bức họa tôi với giá 6.000 quan. Tôi giàu rồi. Marianne đi với tôi liền lại nhà hàng Palais-Royal để ăn tối. »

Thì ra trong cuộc Triển Lãm Hội Họa bức tranh *Massacres de Scio* của chàng bị những nhà phê-bình cổ-diễn chê bai tàn mạt lại được công chúng hoan nghinh. Có người hào phú mắt xanh đã mua tới giá 6000 quan. Và hồi đó 6000 quan là cả một gia-tài.

Marianne sung-sướng vì sự thành-công của họa-sỹ. Nàng còn sung-sướng hơn nữa là trong tiệc liên-hoan nàng còn được gặp những văn-nghệ-sĩ trú-danh. Thi-sỹ Théophile Gauthier nói : « Những cái đầu già của bọn họa-sỹ cổ-diễn đã run-sợ khi họ nghe những màu sắc của anh ca hát. » Thi-hào Victor Hugo long-trọng công-nhận Delacroix là lãnh-tụ của phái lãng-mạn trè-trung.

Nhưng cũng trong bữa tiệc thịnh-linh xuất-hiện một thiếu-phụ duyên-dáng là cô Dalton, vũ-nữ của Hý-trường Opéra và cũng là một họa-sỹ. Nàng đã từng quen biết Delacroix. Marianne chứng-khiền cuộc gặp-gỡ này, biết ngay là vai tuồng của nàng đã chầm dứt. Sau bữa tiệc Delacroix theo Dalton về nhà nàng. Khi trở về phòng vẽ ở đường Jacob chàng không thấy Marianne và chỉ thấy một bức thư vài hàng đẽ lại cảm ơn nhà danh-họa đã cưu-mang nàng trong 3 tháng. Marianne lại trở về với cuộc đời mưa gió...



Bảy năm qua. Ngày 28 tháng 7 năm 1830, dân-chúng Ba-Lê nô lén tranh-dầu chồng những sắc-lịnh của vua Charles X thù

tiêu tự-do ngôn-luận. Delacroix cùng với nhà văn Alexandre Dumas đứng nhìn những đoàn người gõ xé những thông-cáo của Chánh-Phủ. Các ông còn nhìn thấy những người thợ mài kiềm và mác ở via hè. Dumas thích-thú và phần-khởi. Nhưng Delacroix lại có vẻ ưu-tư và bức-bối.

Ông nói :

— Và rồi đây sẽ ra sao? Liệu chánh-phủ mới có bớt ngu hơn chánh-phủ cũ chăng?

Dumas nói :

— Mấy điện-tiết vì bộ-trưởng Mỹ-thuật của Charles X đã hủy-bỏ tất cả những đơn mua tranh của mấy chử gì?

Delacroix đáp :

— Những thằng ngu không biết thường-thức tao mà lại thích những biếu-tượng của bọn học trò lão David và những bức tranh khêu gợi những kỷ-niệm của lịch-sử La-Mã. Bao năm nay tao bị bỏ đói. Tao buộc lòng phải vẽ hình con nít bán mỗi tám 100 quan đẽ sống cho qua ngày.

Hai bạn đương nói chuyện với nhau thì đàm người tiên tới reo mừng và loan tin rằng hàng quân thứ 5 đã từ-chối

không chịu bắn vào dân chúng. Tất cả mọi người đều chạy ra đường. Họ giựt những lá cờ trắng của quân đội nhà Vua và liệng xuống công rãnh bên đường. Dumas và Delacroix đi theo đám đông. Tới trước nhà thờ Đức Bà (Notre Dame) thỉnh-linh Delacroix thích cùi chõ vào Dumas, chỉ lên cái tháp cao nhứt và nói :

— Kia, mầy hãy nhìn lên! Cờ tam-sắc phát phôi trên Ba-Lê.

Nhà họa-sĩ bồi-rồi vì xúc động. Nhưng nhà văn-sĩ vẫn cười nói ôn tồn :

— Máu mẩy sục sôi. Mẩy nhớ tới cha mẩy đã từng làm nghị-sĩ trong quốc-ước Hội-nghị (*La convention*) và anh mẩy đã chết dưới bóng cờ ba sắc. Dumas nói đúng tim đen của Delacroix vì cha anh của chàng đã tích cực tham - gia cách - mạng dưới bóng cờ tam - sắc. Lá cờ đã bị truất phè và được thay thế bằng lá cờ trắng khi chế độ quân chủ phục hưng.

Nhin thây lá cờ cách mạng sòng lại làm sao chàng không thấy sòng lại những truyền thống của gia-đình?

Chàng không đáp lại Dumas

rồi lật-đặt bỏ đi, chạy theo một đám người đi sau một thiều phụ vác cờ tam sắc dẫn đầu.

Ba ngày sau Hugo và Dumas cùng rủ nhau lại thăm Delacroix ở đường bờ sông Voltaire. Họa sĩ lúc đó đã dọn nhà qua ở đây. Hai nhà văn-thầy họa sĩ ta mặc áo dài lung eo, đầu đội mũ cao, hai tay ôm cây súng, mặt đăm đăm nghiêm-nghị nhìn vào tầm kieng to lầy mình làm kiêu cho mình rồi phác họa trên giày.

Dumas lên tiếng :

— Mẩy đương vẽ mẩy làm chiến-sĩ cách-mạng phải không?

Delacroix nói :

— Có tới 800 người chết và 6000 người bị thương vì tự-do. Tao muôn giành cho họ một đại tác phẩm lầy tên là :

« Ngày 28 Tháng Bảy năm 1830. »

Hugo nói :

— Con nít cũng đánh hăng như người lớn. Tôi đã thày một đứa tay cầm súng lục vừa hát vừa bắn ở ngoại ô St Antoine. Nó vừa dứt bài hát thì ngã gục vì một viên đạn của đối phương! Và nó đã hát gì?

Rồi Hugo trỗi giọng hát :

« Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans

le ruisseau, c'est la faute à Rousseau.»

Dịch nguyên văn :

« Tôi ngã xuống đất, đó là lỗi của Voltaire, mũi gục xuống rãnh, đó là lỗi của Rousseau ».

Bài này chính Hugo đã đặt ra cho một nhân vật của ông : cậu bé Gavroche. Ông muôn đe cao hai bậc tiền bối Voltaire và Rousseau là những văn-sĩ đã truyền-bá sâu rộng tư tưởng cách - mạng ở Thế kỷ XVIII.

Hugo nhắc họa-sĩ đừng quên vai tuồng của con nít trong cuộc khởi nghĩa ngày 28-7-1830. Delacroix lật-đặt phác họa trên giày một cậu bé hai tay cầm hai khẩu súng lục xung phong trong đám nghĩa quân.

Hai bạn ra về, Delacroix đóng cửa làm việc.

Hai tháng sau, họ lại tới. Họa sĩ đưa ra trình diện công trình đã phát họa: bên trái, một nghĩa-quân ôm cây súng; bên phải, một em nhỏ hai tay hai cây súng lục; một đoàn người cầm khi giới theo sau; ở dưới chun họ, hai xác chết.

Hugo phê bình :

— Anh còn thiếu một nhân vật chánh, một nhân vật tượng trưng cho lý-tưởng

của họ.

Delacroix mỉm cười :

— Tôi chưa đe vào đó nhưng tôi đã có mẫu rồi.

Ông bèn mở cửa phòng và thay xuất hiện một thiều phụ. Hugo la lên :

— Kìa con bé Marianne trước kia chứ ai vào đây nữa?

Thật ra thì Marianne lúc này không còn là con bé ăn mày khôn khô nữa. Nàng đã trở nên một thiều phụ 30 tuổi có hình vóc đẹp đẽ, có cử chỉ vững vàng và còn giữ được cặp mắt quyền rũ thuở xưa. Nàng nhìn ra tất cả những người bạn đã dự tiệc liên hoan ở Palais-Royal và quên sao được những hàng lệ thảm đêm hôm nàng đã lầm lũi ra đi khỏi phòng vẽ ở đường Jacob của nhà danh-họa da-tinh.

Delacroix cho Dumas biết rằng khi ông bỏ bạn ra đi trước nhà Thờ Đức-Bà bữa đó chính là đe đi theo người phụ-nữ vác cờ vì ông đã nhận ra người đó chính là Marianne của ông.

Rồi tới phiên Marianne kể chuyện :

— Tôi làm thơ may. Người ta trả cho chúng tôi một quan một ngày, một đồng lương chết đối. Các ông nghĩ coi như

vậy mà chúng tôi không theo cách-mạng sao được?

Chúng tôi đã may cờ tam-sắc và chúng tôi đã vác cờ ra đường. Lao động và sinh viên hoan-nghinh chúng tôi và ô-ạt theo sau ủng-hộ chúng tôi. Và ông Delacroix đã nhận ra tôi ở trước nhà thờ Đức-Bà.

Delacroix choàng ôm nàng và nói :

Nàng đã từng là người bạn tốt trong những ngày khó khăn. Nàng sẽ là thần *Iy-do* hướng-dẫn quần chúng. Tôi sẽ lấy tên đó để đặt cho bức-hoa của tôi. Và thiên-hạ sẽ nhắc tới nàng mãi mãi.

Dumas muôn giữ nhan-de cũ vì là một ngày lịch-sử : « Ngày 28 tháng 7 năm 1830 »

Nhưng Hugo không chịu. Ông nói :

Không, tôi thích cái nhan-de của Delacroix hơn. Hai người này đã biết rõ sự nghèo khổ hơn ai hết.

Rồi ông đọc những vần thơ tả nghèo của ông, nghèo mà bao tay bị cháy, mà quàng cổ bị mắt, mà bức họa thi-hào Shakespeare là gia-bảo độc nhứt phải đem bán rẻ để có tiền ăn một bữa cơm.

Lời thơ ai-oán, giọng ngâm trầm-hùng làm cho Marianne

phải ngậm ngùi rơi lệ.

Thi-hào nói tiếp :

— Nếu tôi viết lịch-sử những ngày vừa qua thì tôi sẽ cho một nhân-vật của tôi ngâm những câu thơ đó. Marianne, nàng chính là một tượng-trưng.

Delacroix tiếp lời :

— Trong khi chờ đợi thì nàng hãy ngồi làm kiều cho tôi, hối tượng-trưng của tôi.

Rồi ông đưa cho nàng một cây súng, một cây cờ và nói :

— Nàng hãy lấy giáng điệu của nàng hôm đó khi nàng tiên bước ở St Roch. Marianne thủ vai chánh trong bức họa nói trên.

* * *

Trong cuộc Triển-Lâm năm 1831 bức tranh « Thần *Iy-do* hướng-dẫn quần chúng » được hoan-nghinh nhiệt-liệt. Sinh viên, thợ thuyền và tất cả dân chúng thành Ba-Lê đều thấy có phần mình trong ngày khởi-nghĩa 28.7.1830. Nhưng chánh-quyền mới lại còn là một chánh-quyền quân-chủ : Vua Louis Philippe trị vì. Nhà Vua không thích người ta nhắc lại những ngày khởi-nghĩa để lật đổ một ngai vàng, mặc dầu nhờ đó mà ông được lên ngôi

và lại chẽm-trẹt trên chỗ ngồi của Charles X. Vua Louis Philippe muôn mua chuộc giới văn-nghệ thường cho Delacroix Bắc-đầu bội-tinh, xuất công-quỹ ra mua bức tranh của ông nhưng rồi lại trả lại cho ông giữ.

Năm 1858 nhân-dân Pháp lại nỗi lên làm cách-mạng nữa. Lần này thành-lập được một chánh-thề cộng-hòa và chánh-thề này đã cho đem bức họa *Iy-do* ra triển-lâm ở điện Le Louvre. Nhưng chẳng bao lâu chánh-thề cộng-hòa lại bị lật và Napoléon III được đưa lên làm Hoàng-Đế.

Ông này cũng muôn lôi kéo giới văn-nghệ, lại cho triển-lâm họa phẩm của Delacroix trong đó có bức họa *Iy-do*. Những chiến-sĩ cộng-hòa lúc đó bị công-an đe-chè theo dõi cũng len lỏi tới chiêm ngưỡng bức họa phát huy cái lý tưởng của họ. Delacroix và Dumas cũng trà trộn vào đám đông.

Delacroix nói :

— Cõng gì ở lại của thời đó ? Hugo bị lưu đày. Mộng của chúng ta đã bay mất...

Một người thợ khẽ hỏi :

— Người đàn bà này tên gì ?

Delacroix đáp khẽ :

— Marianne. Nàng cũng đi rồi.

Người thợ nói :

— Marianne ? Thị hội kín của chúng tôi cũng tên là Ma-

rianne. Biết bao nhiêu hội viễn đã bị dày ở Cayenne.

Delacroix sực nhớ tới bạn của ông là Ledru Rollin cũng bị tù vì cái hội kín Marianne đó. Ông ngậm ngùi nói với Dumas.

— Trong người đàn bà đó tôi tưởng tôi đã vẽ tuổi thanh xuân của tôi. Ai dè tôi đã vẽ tuổi thanh xuân của dân-tộc ».

Ông cũng không dè rằng Marianne còn là tượng trưng của nước Pháp. Tới nay hình người phụ nữ đội cái mũ sừng lân có in một vòng xanh-trắng-đỏ là biểu-tượng của nước Pháp tự-do, cách-mạng và cộng-hòa. Nàng vẫn được gọi là Marianne.

Cái biểu-tượng đó xuất-phát từ một cô bé ăn mày do ngọn bút của một nhà danh-hoa. Cả người vẽ lẫn người kiều đều đã biết cảnh cơ hàn và thây rô sự bất-công của xã-hội. Họ đã trực-tiếp tham-gia cách-mạng mong được thây một xã-hội không có kẻ ăn mày và cũng không có người bóc lột.

Ngọn bút tài-hoa đã làm cho họ trở nên bất-tử. Nhưng chính họ cũng ở trong hàng ngũ tranh-dầu của dân-tộc nên họ mới kiêm ra được đê-tài để sáng-tạo. Một sáng-tạo có sự đóng-góp của cả một dân-tộc.





CUỘC ĐỜI trong tấm kính chiếu hậu

* Trọng-Tầu

(tiếp theo P.T. 115)

VIII.—CHẾT THẬT ! CON GÁI THỜI NAY...

CẤN phải đi chung với ông khách này thì mới thấy rõ mồi lo ây ! Và tôi, vâng chính tôi, anh tài xe Tắc-xi, đã được cái hân hạnh chia xè mồi ưu tư đó với một vị... lúc nào cũng quan tâm đến các vấn đề trí, đức-dục của đám tuổi trẻ đầu xanh.

Nói một cách khác, tôi đã được đi chung với ông khách nọ ; hay nói một cách khác nữa (xin quý vị thính giả Đài

Phát Thanh đừng phiển !) tôi đã chờ ông khách đó, trên xe tôi để lầy tiền nuôi cái thân tôi (*nói riêng*) và đại gia đình tôi (*nói chung*).

Ai ? Cái gì ? Ở đâu ? Khi nào ? Lại sao ? Thế nào ? (1)

Tôi định kè lại hầu quý bạn theo cái phương pháp 5W 1H này của mấy ông ký giả bên trời Âu-Mỹ, và lày làm hãnh diện mà cho rằng đây là một kỹ thuật mới toanh trong vấn đề viết lách, đồi với một cây viết (xin quý bạn đừng hiểu theo nghĩa một cây như cây xi-nê, cây dẫu

CUỘC ĐỜI TRONG

hớt...) Việt-Nam mới tắp tành vào nghề như tôi. Nhưng thiếu não thay, khi tôi vừa đưa sáng kiến này ra khoe với u già nhà tôi thì tôi lại bị u cho ngay một câu làm tôi cựt hứng :

— Tưởng cái gì mới lạ chứ kiêu đó thì cũ mèm rồi cậu ơi !

Tôi trợn tròn đôi mắt hỏi u :

— Sao ? Của Âu-Mỹ người ta mới đem qua mà u dám bảo là cũ !

U cười đáp :

— Các cụ nhà ta đã dùng kiểu này từ lâu rồi. Hồi trước, khi còn đi theo làm đào hát mây gánh chèo, cháu cũng đã được biết.

Tôi bùi môi :

— U chỉ được cái nói dồn.

U cãi lại :

— Thế cậu không thấy trong những bài hát chèo có những câu « *Ai oi ! tình bằng mà bầy giờ* » ... hoặc « *Yêu là yêu nâm thao?* » hay là « *Ta vỗ tường đành cam chịu thác*. *Chịu thác thế lào ?* » v.v...

Tôi bức mình nói :

— Thôi tôi không thèm bàn chuyện « văn chương » với u

nữa. U nhà quê lắm !

Rồi tôi cương quyết dùng phương-pháp 5W 1H để kè lại hầu quý bạn câu chuyện thứ tám này, đã xảy ra trên xe tắc-xi.

*

« *Bem lắm !* Thưa quý bạn, câu chuyện này « *bem* » lắm !

Nhưng thây kệ ! Chỗ đọc già với tôi, đâu có xa lạ gì, nên tôi không nỡ đâu. Có một điều tôi xin quý bạn đê ý cho, là sau khi kè rồi, xin quý bạn chó kè lại cho ai nghe nhé !

Quý bạn có biết ông khách đi xe tôi lần này là ai không ?

Ông ta là thầy giáo D., một nhà gỗ đầu trè đầy khà kính, nhân ngày nghỉ lễ, lên Saigon chả hiều đê làm gì. Thầy giáo D. không cho tôi biết rõ cái sứ mạng thiêng liêng của thầy ở đất phồn hoa đô hội này. Tuy nhiên, thầy cũng không ngại ngùng gì mà không cho tôi thấy rõ, thầy là thầy giáo và có cái tên khởi đầu bằng mẫu tự D.

Các bạn có biết nổi âu lo của thầy giáo D. là cái gì không ? Nó là cái phong hóa của một sắc dân có trên bồn ngàn năm văn hiến,

Ở đâu ? Thưa : Nó ở khắp mọi nơi, ở đất Saigon, và đặc biệt nhất là trên đường Lê-Lợi mà tôi đang tà tà lái xe chờ thầy đi qua.

Khi nào ? Đúng vào lúc xe chờ thầy từ từ lướt qua mây cô thiêu nử « đợt sóng mới ». Tôi không nhớ rõ, nhưng hình như năm cô thì phải.

Tại sao ? Tại sao à ? Tại nhiều thứ lầm; kè sao cho hết. Nêu cứ tại, bị, bời vì, nghĩa là nhiều quá, tôi e sẽ làm rùm tai độc giả. Vậy thì tốt hơn hết, tôi cứ tả chân ra đây cho nó ổn chuyện.

Sò là, trong khi xe chờ thầy D. đang từ từ lăn bánh trên đường Lê-Lợi — hôm đó là chiều thứ bảy — đôi mắt thầy giáo của tôi bỗng bị một cảnh tượng gai mắt bên đường làm cho khó chịu như người bị lông cẩm. Năm nàng áo xanh áo đỏ hở hang đang dắt tay nhau hí hót vừa đi vừa nhảy cồn trên hè phô. Mặc dầu y phục của họ toàn là các loại hàng màu sắc sỡ, nhưng những màu sắc đó vẫn không đủ «sức lao động» để che dấu một phần lớn lớp da thịt trên người họ, bởi vì đó là những loại hàng ni-lông chính

hiệu «giày bóng kiềng». Ngoài ra lại có những đường eo — eo ôi là eo ! — eo cô bồng, làm cho khách đi đường tưởng đâu là 5 bầu rượu của Lý-Thiết-Quài trong «Bát Tiên Quá-Hải», đang vượt biển.

Thầy giáo D. da ngăm ngăm đen, thịt hơi khô, chân khá dài và nét mặt ít thay đổi như một nhà hiền triết nguyên tử. Ngay cả những lúc nói chuyện, mi ô thầy cũng rất lười mấp máy. Thầy chỉ nói qua kẽ răng, và mỗi một câu từ cửa miệng thầy phát ra là một bài học luân lý quý giá.

Thú thật với quý bạn, trước kia tôi cũng đã từng mang những mối ưu tư như thầy giáo D., nghĩa là tôi rất lo cho cái thế hệ trẻ, một ngày kia sẽ xuống dốc. Thật vậy, nêu cứ với cái đà «bê bối» này, nêu cứ quen với cái nếp sống ăn chơi, xa hoa vật chất ấy, không sớm thì muộn, phong hóa nước nhà rồi ra cũng đèn ngày chìm như chiên hạm Yamamoto dưới lòng đại dương. Nhưng từ khi tôi được đọc một câu đại khái như sau, mới âu lo đó có vẻ nhẹ đi được một

phần nào : « Lớp trẻ ngày nay không còn biết nghe lời cha mẹ nữa. Phong hóa sẽ suy đồi, và cứ cái đà này thì loài người sẽ có ngày bị tiêu diệt mất ».

Tôi đã yên trí sau khi đọc những câu này đăng trên một tờ báo ngoại quốc nọ, bởi vì theo lời tờ báo đó thì đây là những câu được ghi chép trong một ngôi cổ mộ từ *hơn ba nghìn năm* về trước. Thè mà loài người vẫn chưa bị tiêu diệt ! Vậy thì tôi còn lo vào cái khổ nào ? Lo bồ trăng răng ư ?

Lại nói về thầy giáo D. trong «tâm kinh chiêu hậu» của tôi. Nhìn thầy 5 bầu rượu của Lý-Thiết-Quài lắc lư trên lề đường, thầy D. bỗng vỗ vai tôi :

— Bác trông kia !

Tôi giật mình quay lại và hướng tia mắt về phía tay thầy đang trỏ. Thầy lại nói tiếp :

— Con gái thời nay thật tệ ! Hông hêt, hông hêt !

Đôi mắt thầy D. như gắn chặt vào những hình ảnh khêu gợi nói trên. Thầy thở ra ào não. Tôi đoán chừng, có lẽ thầy thở ra vì lo, nên cũng vội đưa đầy :

— Dạ, thầy nói đúng lắm ! Hông bét, hông bét ! Ăn mặc hở hang quá «chòi», nhìn chói cả con mắt...

Xe tôi chạy được một quãng nhưng thầy D. vẫn còn cõi ngoài cõi lại nhìn 5 thiều nữ đè tiếp tục phê bình. Thương hại thay cho cái cõi vô tội của thầy, nó đâu phải cái lò-xo mà thầy cứ vặn lại phía sau đè quan sát những hình ảnh «khó coi» đó ? Thầy vẫn vừa nhìn mày cô gái vừa lầm bầm :

— Anh coi kia, hở hang quá trời, coi mà mặc cờ. Quần áo bó sát vào người thè kia, không hiểu tại sao các cô ta chịu nổi nhỉ ?

Tôi đỡ lời :

— Dạ, thưa... chắc nó cũng quen đi chứ !

Thầy D. còn quan sát và phê bình mày cô gái «đợt sóng mới» khá lâu, cho mãi đến lúc xe tôi quặt sang đường Tự-Do, bóng mây cô gái mất hút thầy mới chịu ngưng bàn tán.

Nhưng rồi một hình ảnh khác đã lại hiện ra, trước mắt thầy D. đè thầy có thè tiếc tục câu chuyện bị ngắt ngang một

cách túc tưởi. Đó là hình ảnh một thiều nữ vạm vỡ và khá đẹp. Vai tôi lại bị bàn tay của thầy vỗ mạnh một lần nữa. Thầy nói :

— Bác trông kia !

Tôi liếc ngang và thấy một thiều nữ đang xách bóp lẹ bước trên hè phô. Thầy D. tâm sự :

— Phải chi con gái mình cũng được khỏe mạnh như cô kia thì đỡ biêt mày. Đằng này sắp nhò của tôi ôm yêu gầy gò, đau ôm thuộc men luôn ày bác ạ ! Cứ nhìn con gái nhà người ta rồi nghĩ đèn con mình mà thầy buồn...

Tiếp theo đó, còn có đèn bồn năm các bà các cô khác bị thầy bình luận theo đủ kiều. Có một điều khiến tôi chú ý, là trải suốt cả một cuộc xe, tôi không hề thấy thầy đề cập đèn lũ con trai.

Xe tôi chờ thầy đi vòng qua đường Lê - Thánh - Tôn. Trên hè phô có những sạp bán tạp hóa, vài vóc giữa trời. Có một món hàng dành riêng cho quý bà quý cô quá đặc biệt khiên cho bắt cứ một kè nào

đi đường, dù đôi mắt thong manh đến đâu cũng phải chú ý. Đó là cà một dãy «núi cùa». Từng cặp, từng cặp một bằng cao su mút được xếp thành chồng cao nghêu nghệu. Thầy D. lại phải một phen lắc đầu chán nản :

— Không hiểu đeo những thứ kia vào người thì có được ích lợi gì không ? Hay chỉ tò cho rệp làm ổ ?

Kè ra thì thầy D. cũng quá khắt khe, vì theo tôi nghĩ, mày bà cô ngực lép có bắt buộc phải dùng tạm những thứ đó, thiết tưởng cũng chẳng hại gì cho ai. Trái lại, tiền bạc trong các túi áo khi sẽ có dịp luân chuyển và nền kinh tế trong nước cũng nhờ vậy mà phát triển thêm.

Cuộc du ngoạn phô phường bằng xe tắc xi của thầy D. lên tới nhà thương Cộng-Hòa thì chầm dứt. Thầy trả tiền xe tôi và bắt tay từ giã tôi tại nơi đó. Tôi rất thông cảm với thầy về vẫn đề thuần phong mỹ tục, nhưng biết làm thế nào hơn ? Thôi thì dành nhường quyền định đoạt ày cho các nhà xã hội hoặc luân lý học vậy.

Tôi lái xe không, trở về Saigon, trong lòng ôm theo một kỷ niệm về thầy giáo D., tưởng đâu không còn có dịp nào gặp lại con người biết lo cho tương lai của lớp người trẻ ấy nữa. Nhưng, may quá ! Vào khoảng 8 giờ tối, tôi đã gặp lại thầy. Tôi nhìn thầy rõ ràng là thầy. Thầy đang ngồi trên «xe cây» với một số các nàng kiều nữ áo bà ba tóc quấn. Tôi phân vân tự hỏi : « Sao thầy lại ngồi chung với mày cô ấy kia ? Thầy đâu có làm việc ở

sở cảnh-sát ? »

How ? Câu chuyện xảy ra thế nào ? Xin đọc già giải đáp giùm, chứ riêng tôi thì tôi chịu bí đây !

Và sau này, xin các đồng nghiệp của thầy giáo D., và nhất là các nhà đạo đức, có không chịu cho rằng đó là thầy giáo, thì xin họ cứ việc tự động cải chính mà cho D. chỉ là một thầy giáo già hiệu thôi vậy !

Cảm ơn các bạn !

(còn tiếp)



★ TÌNH YÊU CỦA O'HENRY

Văn-sĩ O'Henry có một người vợ, mà ông yêu tha thiết. Vợ ông cũng quí mến ông hết lòng. Về ái-tình thì dôi vợ chồng ấy rất hạnh-phúc, nhưng về vật chất thì họ không được sung sướng vì nghèo.

Noël năm 1885, bà O'Henry muốn có một món đồ gì để biếu chồng, nên đã đem mỏ tóc vàng óng ả của mình bán cho mỹ-viện để mua một sợi giấy đồng hồ biếu O'Henry.

Còn ông O'Henry thì nhớ đến mái tóc đẹp của vợ, đã đem bán chiếc đồng hồ trái quất của mình để mua biếu vợ một chiếc lựot đồ mồi rất đẹp.

Đến khi hai vợ chồng đem đồ ra biếu nhau ; chồng biếu vợ một chiếc lựot thì tóc vợ đã cắt ngắn ngắn, vợ biếu chồng một sợi giấy đồng hồ thì đồng hồ đã bán mất rồi.

Hai vợ chồng nhìn nhau thở dài, lẽ dăng quanh tròng. Họ ngã vào tay nhau thồn thức và để lại cho đời một giai-thoại về tình yêu bất diệt.

● Hướng Ứng Thơ Bạch-Nga

hòn đêm

Hoa nguyên-vận bài « Hòn đêm »
của giáo - sư Nguyễn-văn-Cô,.
Phồ-Thông số 112

★ MẠCH-QUẾ-HƯƠNG
(Phú-Vinh)

*Gió đêm trờng vi-vút
Tê buốt lòng Quê-Hương
Thơ phỏng hương nghi-ngút,
Tình chan-chứa muôn phuơng.*

*Cõi trời Nam khói sương mờ bao phủ,
Dù tìm nhau trong giờ khắc muộn màng.
Hẹn ngày mai : bước Vinh-quang lịch sử,
Nguồn ân lành ban rải khắp quê hương.*

*Qua lời thơ giắc mơ hồng thè hiện,
Nhạc vang lừng dần lắp tiếng than van
Lọt song thư, bóng trăng thu kè truyện,
Ánh sáng ngà bàng bạc cả không gian.*

*Gió đưa hương bát ngát,
Gửi hồn về nèo xa,
Cánh chim trời phiêu bạt,
Mơ về tận quê nhà.*

*Run nét bút dệt mấy văn thơ lạnh,
Máu kiệt hùng reo giữa một mùa tang.
Cõi lòng em trong phút giờ hiu-quạnh,
Chở nặng quẩn niềm đau đớn, tiếc thương !*

*Em ngậm-ngùi mở vòng tay hoang lạnh,
Hào quang soi lắp-lánh triệu linh-dơn.
Em nhỏ lệ qua tháng ngày khờ hạnh,
Đảng lời nguyện : « chở đón vạn linh hồn »*

Ôi ! hàn sỉ !

Ôi ! liệt sỉ !

*Muôn thuở trở về nguyên
Vui say cảnh ảo huyền.
Đêm thanh vắng tai lắng nghe chăm chú,
Nhạc thơ bay... Lớp sương trắng chập chờn.
Bóng chim băng trên chót đỉnh trần gian,
Nhìn chuyền động bánh xe luân tử !*

*Tay nhẹ vén màn bí huyền vũ-trụ,
Điền cơ mầu dần tạo khoáng không gian.
Bóng mây vàng che hồn trong giấc ngủ,
Em lạc loài tê-tái chốn trần gian.*

*Khi giã xong một lời xưa nguyên ước,
Tặng mây quang lồ-lộ nét thanh nguyệt.
Ấn mắt bừng lên, cõi đời sáng rực,
Tiếng oanh ca hòa điệu nhạc « Bình yên »,*



Thienburg
Người
đàn
và
Lưng
danh,

19.- Hoàng-phủ PHI - GIAO

★ Tân-Phong

Bài này kể theo bài « Hoàng-phủ Phi-Giao » trong Phồ-Thông số 111. (15-9-1963), nhưng bị chính-phủ ngô - đình - diệm cầm đăng tiếp trong Phồ - Thông số 112, viện lẽ rằng tác-giả kẽ sự tích Hoàng-phủ Phi-Giao là có dụng ý ám-chỉ « Bà Cố vấn ». Vì họ bảo rằng sự tích của « Bà Cố » cũng na-ná như sự-lịch Hoàng-phủ Phi-Giao. Nhưng đó là một ngẫu-nhiên của Lịch-sử, chứ tác-giả thật là vô tình, không cố-ý như thế. Mặc dầu vậy, cán bộ « cản-lao nhân-vị » cũng đã lầu lên « Bà Cố » rồi, nhưng hôm nay « Bà Cố » không còn ở Việt-Nam nữa, vậy tác-giả xin đăng tiếp chuyện « Hoàng-phủ Phi-Giao », với tất cả khách quan lịch-sử của loạt bài này, để khỏi bị gián-doạn

II

HOÀNG Phủ Thiếu-Hoa có ba cô vợ mà chàng rất yêu quý, cả ba đều là tuyệt thế giại-nhan, hẳn các bạn còn nhớ : **Mạnh - lệ - Quân**, **Tô - ánh-Tuyết**, và **Lưu-yến-Ngọc**. Với **Mạnh-lệ-Quân**, chàng có một

trưởng nam là **Hoàng-Phủ Triệu-Căn**, một gái thứ là **Hoàng Phủ Phi-Loan** và một gái út là **Hoàng-Phủ Phi-Giao**. Với **Tô-ánh-Tuyết**, chàng có một trai là **Hoàng-Phủ Triệu-Phượng**. Với **Lưu-yến-Ngọc**, có thêm một trai là **Hoàng-Phủ Triệu-Lân**. Tòng cộng là 3 trai, 2 gái.

Triệu-Căn, trưởng-nam, được làm phò-mã, lấy con gái vua là Gia-Tường công-chúa.

Bạn-tâm - giao của Nguyên-soái Hoàng-Phủ Thiếu-Hoa là Phó-soái Hùng-Hiệu, có vợ là Vệ-dũng-Nga được hai trai: trưởng - nam là Hùng-Khởi-Thần. Con trai út Hùng-khởi-Phượng, và một gái lấy Vua, là Hùng-Hậu.

Hai gia-đình Hoàng-Phủ và Hùng lại còn là suối già với nhau: trưởng-nam của Hùng-Hiệu, là Hùng-khởi-Thần kết duyên với Hoàng-phủ Phi-Loan, thứ-nữ của Hoàng-Phủ Thiếu-Hoa và Mạnh-lệ-Quân,

Còn cô gái út của gia - đình Hoàng-Phủ là Hoàng-Phủ Phi-Giao thì có tham vọng làm Hoàng-hậu từ thuở bé. Chính cô nầy sau lớn lên sê gây ra bao nhiêu tội ác và bao nhiêu đồ vỡ.

Lúc bấy giờ Hoàng-Phủ Trưởng-Hoa đã thành Thái-Hậu, Nguyên-soái Thiếu-Hoa được thăng làm Đệ-nhất công Thần, lớn hơn hết thảy các quan trong Triều. Hùng-Hiệu cũng được thăng chúc, Quốc-trưởng, kiêm Đại-nguyên-soái. Lớp người này đã già, lich-sử bấy giờ do lớp trẻ thay thế.

Như tôi đã nói ở trên, **Hoàng-phủ Phi-giao**, cô gái út của Mạnh-lệ-Quân và Hoàng-phủ Thiếu-Hoa, chỉ có một tham-vọng: là làm Hoàng-hậu. Theo tục lệ Mông-Cồ, anh em con cô con cậu có thể lấy nhau, vì thế Phi-Giao đã dùng đủ cách, không từ một thủ đoạn nào để lấy cho được vua, là anh con cô của nàng (con của Hoàng-phủ Trưởng-hoa). Nhờ hoàn cảnh thuận tiện nàng đã thành-công một keo đầu: được tuyển làm thứ-phi.

Làm thứ phi, kế hoạch thứ nhất của nàng là phải làm sao cướp ngôi Hoàng-hậu để nắm trọn quyền hành trong tay. Như thế thì phải giết **Hùng-hậu** (con gái của Hùng-Hiệu, đã được tôn làm Hoàng-hậu chính-thức). Kế hoạch chưa thực hiện được, nhưng Phi-Giao đã dùng mọi cách, sắc đẹp, tài-trí, mưu-mô, để lấn-át vua, dần dần cướp đoạt cả quyền-hành của vua, cho vua thành như bung-xung, hữu danh vô-vị. Hoàng-phủ Phi-Giao là một mụ đàn bà kiêu-căng, ngạo-mạn, lại tham quyền, vụ lợi, gấp phải vua là một người đàn ông hèn yếu; bất-lực, bất-tài, cho nên làm thứ-phi không bao lâu nàng đã dần dần tiếm đoạt cả quyền vua, ban-bổ các chỉ-dụ, rồi mưu-mô

lên ngôi cửu-trùng, làm mẫu-nghi thiên-hạ. Thấy hiềm-họa không tránh được. Thượng-Hoàng, là cha của vua, buồn bã bỏ đi tu. Chính cha ruột của nàng, là Hoàng-phủ Thiếu-Hoa, đang ở nhà quê thọ tang, nghe tin ấy lập tức bỏ đi tìm Thượng-Hoàng.

Phi-Giao lợi-dụng tình-thể cảng thẳng trong triều-đình, liền bày kế trước hết là bắt giam cả gia-đình Nguyên-soái Hùng-Hiệu vào ngục, sau là tìm cách ám-hại Hoàng-hậu (con gái của Hùng-Hiệu). Đầu khổ vì chồng là Hùng Khởi-Thần bị bắt, chỉ ruột của nàng, Hoàng-phủ Phi-Loan, vợ của Hùng Khởi-Thần, cũng tình nguyện vào tù với chồng.

Thái-hậu (Hoàng-phủ Trưởng-Hoa, và là cô ruột của Phi-Giao) người có uy tín nhất trong cung, thấy tình hình rối rắm như vậy do một tay Phi-Giao gây ra, bèn âm-mưu giết nàng. Nhưng việc không thành, Thái-hậu bị nàng bắt giam trong lanh-cung. Vua bắt lực, đành để nàng tự do hành-động.

Mạnh-lệ-Quân, mẹ ruột của Phi-Giao, về quê để tang cho nhà chồng, lập-tức trở lại kinh-đô, quyết cứu-vãn tình thế. Bà

cầm đầu một cuộc âm-mưu để cứu Hoàng-hậu, Thái-hậu và các người bị giam. Nhưng âm-mưu nầy cũng không thành, vì Phi-Giao có những kẻ nịnh thần ủng hộ, bọn dưa nịnh lòn-cúi nàng, lòn-nàng lên như Nữ chúa và ám hại những phe đối-lập.

Nàng tập-trung tất cả binh quyền trong tay một kẻ thân-tín là Đồ-Nam **Hưng Phục** với hai người con của y là Đồ-Nam **Định-Quốc** và Đồ-Nam **An-Quốc**.

Nàng cắt cử Thái-giám Mă-Thuận trông nom và kiêm soát các nàng cung-phi.

Mẹ nàng, là Mạnh-lệ-Quân khóc-lóc khuyên răn, nàng không nghe, lại còn bắt giam mẹ trong lanh-cung, khóa chặt cửa, cấm hết thảy mọi người không được iên-lạc, viếng thăm bà.

Trước cử chỉ ươn-ngạnh và tàn-bạo của Phi-Giao, con trưởng của Mạnh-lệ-Quân, Phò-mã Triệu-Câu, là anh ruột của Phi-Giao, liền bỏ kinh-thành đi ra phiên-trấn để chuẩn-bị võ lực chờ cơ-hội kéo về thành, diệt trừ con quỷ cái.

Tuy bị giam trong phòng kín, nhưng Mạnh-lệ-Quân vẫn còn nhiều trung-thần lén lút giúp đỡ

và đã sắp đặt bí-mật để cứu con của Hoàng-hậu thoát-ly, ngầm ngầm cứu Hoàng-hậu khỏi chết mặc dầu Hoàng-hậu đã bị đầu độc cho điên-loạn tinh-thần.

Đồng thời Mạnh-lệ-Quân ra mặt lệnh vận-động ly-gián được Đồ-Nam An-quốc là người mà Phi-Giao đã phó-thác làm thống lĩnh các quân-sĩ ở kinh-thành. Thấy tình hình loạn-ly trong triều, An-Quốc liền có tham vọng cướp ngôi vua, và nghe lời Mạnh-lệ-Quân mà phản lại Phi-Giao.

● PHÊ BÌNH NHÂN-VẬT HOÀNG-PHỦ PHI-GIAO

NHÂN-xét khách-quan trên phương-diện thuần-túy lịch-sử, ai cũng thấy rằng Hoàng-phủ Phi-Giao sở-dĩ gây ra sóng gió cho đến đỗi làm tan-vỡ cả một hệ-thống luân-lý gia-đình và quốc-gia, là tại nàng sống ở giữa một triều-đình hèn-yếu, thối-nát. Đành rằng Phi-Giao là một hiện-tượng quái-gở nhất của Trung-Quốc thời bấy giờ, nàng quá kiêu-căng, quá tự-cao tự-đại, lại tham quyền-tham lợi, chỉ deo đuôi mù quáng những tham vọng cá-nhân, nhưng nếu gặp một ông vua sáng-suốt,

Rốt cuộc, tình-thể bỗng dừng biển chuyền. An-Quốc kéo quân vào chiếm cung-diện, tạm lên ngôi « Giám-Quốc », cứu được Thái-hậu và Mạnh-lệ-Quân ra khỏi lanh-cung, cứu được gia đình Hùng-Hiệu ra khỏi tù, và buộc Phi-Giao phải tự-sát.

Kế đó, Hoàng-phủ Thiếu-Hoa mời được Thượng Hoàng về Kinh tái lập trật tự, dẹp hết phe nịnh-thần của Phi-Giao, gia-đình Đồ-Man, Thái-giám Mã-Thuận, và đưa Hoàng-Hậu trở về ngôi cũ.

áp mọi thứ quyền-hành, học đòi làm Chúa-tề thiên-hạ.

Tuy-nhiên, ta phải vô-tư mà nhận thấy rằng Hoàng-phủ Phi-Giao không có phải là một con quỷ dâm-dục như **Vú-Tắc-Thiên**, như **Messaline**. Nàng đã ham quyền, ham lợi, cố bám lấy địa-vị để hưởng-thụ tát-cả những uy-quyền hiền-hách, để sai-khiến bọn phụ-nữ nô-tỳ và tất cả lũ vua quan đốn-mặt, quỳ sụp xuống trước mặt nàng để cầu xin những ân-huệ. Bọn đàn-ông khốn-kiếp ấy, và bọn đàn-bà nô-lệ ấy, bỗng lòng làm tội mọi cho một con quỷ-cái, cho đến

cả ông vua cũng khiếp-đảm trước uy-phong của hắn, chỉ vì hèn nhát, vì nịnh-bợ, vì ham chút lợi-lộc bẩn-tiện đó thôi.

Nhưng Hoàng-phủ Phi-Giao có hai điểm khá, hơn các con quỷ dâm-dục trong Lịch-sử các triều-đại Đồ-Ng, Tây, Kim, Cồ : nàng không đem tẩm thân ngàng ngọc mà dâng khắp cho mọi người. Ít nhất, Phi-Giao còn được một chút lương-tâm phụ-nữ. Nàng không đến đỗi là một con đĩ làm dơ bẩn cái « nhân-vị » của người đàn-bà.



★ RẤT NGON, CON Ạ !

Nhân đến ngày sinh-nhật của mẹ, hai anh em nó đều là nhà tỷ phú cả, đã cố tám tìm một món đồ quý giá để biếu từ-mẫu.

Ông anh mua một chiếc xe Cadillac thượng hạng đem đến cho mẹ.

Ông em hiếu-kỳ hơn ; ông thấy mẹ không thiếu một món gì quý giá trong nhà, nên đã lăn-lộp đi tìm mua một con chim ở miền nhiệt đới, biết nói 10 thứ tiếng và biết ca múa bắn nhạc du-duong Ông sai người đem chim đến biếu mẹ. Qua hôm sau, ông gọi điện-thoại hỏi bà cụ :

— ... Mẹ xem con chim ấy ra thế nào ?

Bà cụ trả lời :

— Cám ơn con ! Thịt nó rất ngon con ạ. Mẹ đã ăn cả, chỉ chừa lại cặp cánh và cái đầu.

— ... !

Y-học Không Gian

Bác-sĩ Nguyễn-Anh-Tài, chuyên môn giải-phẫu có danh tiếng, ở bệnh-viện Chợ-Rẫy, cũng có nghiên-cứu trường-tận về một khoa Y-học mới nhất, do B.S. Strughold sáng lập từ năm 1948, ở Mỹ, khoa Y-học không-gian, chủ-trọng đến những biến-chuyển trong cơ-thể của con-người-không-gian, những phi-hành-gia hiện-tại và tương-lai, sẽ từ mặt Đất lên mặt Trăng và lên các Hành-tinh khác, trong các phi-thuyền.

Chúng ta, người của Thế-kỷ Einstein, của thời-đại Gagarine và Glenn, không thể không biết những vấn-dề mới mẻ này. Bác-sĩ Tài sẽ trình bày với bạn đọc Phò-Thông một vài khía cạnh của Y-học không-gian.

N. V.

T A sẽ tự hỏi phản ứng của ta thế nào, khi ta đương cân nặng 80 kí mà thình lình chỉ còn 600 gr và được đặt trong tình trạng đó trong nhiều giờ. Trong một môi trường vô áp-lực.

Đó là một vấn đề rất quan trọng mà chuyên viên y học đã giải quyết được, nhờ những sự quan sát của phi-hành-gia Mỹ

John H. Glenn và **Scott Carpenter**. Hai người này đã ở nguyên ba giờ trong một trạng thái vô áp-lực. Và khi họ trở về địa cầu thì nhà chuyên viên đã thấy không chi thay đổi về sự quân bình trong thể chất của họ. Trong khi mà họ đã ở trong vòng quỹ-đạo rất xa ở ngoại-tầng-không-kí trái đất, thì Glenn và Carpenter tự thấy



Bác-sĩ NGUYỄN-ANH-TÀI

rất sung sức cũng như phi hành gia Nga Youri Gagarine và hai phi hành gia Mỹ Virgile J. Grissom và Alan B. Shepard. Ngược lại, phi hành gia Nga Gherman Titov mà cuộc không du đã trên 24 tiếng bị buồn nôn và chóng mặt khi trở về mặt đất.

Đây là lần thứ nhất trong lịch-sử nhân loại mà người ta đã ra khỏi không khí trái đất và để sống trong ngoại-tầng không khí nơi mà người ta thoát khỏi áp lực thu hút. Đó là một sự kiện có một ảnh hưởng vô cùng quan trọng.

Lên Nguyệt-cầu, đáp xuống Hỏa-tinh, hoặc Thủy-tinh (vénus) rồi về Đa-cầu, từ xưa đến nay thuộc về tiêu thuyết khoa học ảo tưởng. Nay giờ thình lình những dự tính đó được vừa tầm của khả năng kỹ-thuật của ta.

Như thế phi-hành-gia phải có những năng lực nào để dù sức không du trong khoảng không gian liên hành tinh? Theo ta đó là những đề tài sinh-lý quan-trọng nhứt đã được đặt cho nền y-học không-gian.

Nhiều kinh-nghiệm tối tân đã vạch rõ rằng những người ở quả Địa-cầu mà quen sống trong một không khí hiếm dưỡng khí có thể coi đã là được dự bị để không du. Một không khí nghèo như thế, có thể được giả tạo ở phòng thí nghiệm trong một căn phòng kín được rút không khí ra. Bầu không khí nghèo, có tự-nhiên ở mấy vùng núi cao, nơi đây áp lực không khí thấp hơn ở đồng bằng, và rất nghèo dưỡng-kí. Nhà sinh-lý học Mỹ R. P. Clark và hai sinh vật học gia ở viện sinh vật học giải-trường sơn Andes (Lima, kinh đô Pérou) ông Alberto Hurtado và ông Tulio Velasquy đã nhiều lần

thí nghiệm khảo cứu về vấn đề này. Con vật thí-nghiệm là người thồ dân da đỏ ở Morococha, một trung tâm hầm mỏ nhỏ.

Ở trong giải trường sơn Andes tại Pérou (nам Mỹ) cao lối 5000 thước. Áp-lực không khí nơi đây chỉ có **446** ly thủy-ngân, chừng lối trên phân nửa áp lực không-khí ở mặt biển. Chuyện hi hữu là phổi và phân sô hồng-huyết-cầu(himogramme) của thồ dân này, trong mấy thế hệ liên tiếp đã quen chịu đựng (*adaptés*) theo điều kiện sinh sống nơi vùng cao nguyên (giống như ta đã được thấy với thồ dân Shupa và loại tuyết nhân ở Himalaya, thồ dân miền này có một mức độ hoạt động như một người thường ở đồng bằng).

Thiệt ra cao-độ 5000 thước cũng không đủ để giải đáp hoàn toàn hai vấn đề mà sự sinh sống đòi hỏi ở ngoại-tầng-không gian. Người ta đã tạo ra nhiều phòng thí-nghiệm nhỏ nhở mà sức ép có thể điều động để tương đối với sức ép của một không-khí ở cao độ 10.000th. Nhiều người tình nguyện được đặt trong phòng này. Họ mang những máy thở dưỡng khí mà sau đó họ phải lấy ra. Những người quen sống ở đồng bằng, thì thường hay bất tỉnh sau một

khoảng thời gian tối đa là ba phút. Phân nửa dân Morococha vẫn tinh táo: họ có thể sống trong phòng này một khoảng thời gian vô-hạn-định mà không cần dùng dưỡng khí. Người ta lần lặp rút thêm không khí ở phòng này để đi tới sức ép của cao độ 13.300th. Trong không khí này, người thồ dân Morococha có thể sống tinh táo, mà không cần dưỡng khí trong một phút rưỡi. Một thồ dân khác đã chịu đựng trên hai phút. Kết-luận của những thực-nghiệm này là vú-trụ : phi-hành gia (cosmonaute) mà tạm thời không xử-dụng được máy thở dưỡng khí, thì có thể tác-động một cách rất đúng lý-trí (*raisonnablement*) trong một thời-gian lâu hơn bình-thường nếu họ được huấn-luyện như những người đã sống trong không-khí ở cao độ.

Tới đây, vấn-đề được đặt ra, là hoạch định thời gian cần-thiết cho một người để đạt sức dẻo-dai và để chịu đựng những sự hỗn-loạn một không-khí hiểm. Để trả lời đề tài này ông Bruno Balke đã huấn-luyện nhiều tình-nghuyên quân của phi-dội Mỹ tại núi Evans (Colorado). Mấy người này đã làm trong sáu tuần những công việc rất lao-lực ở nơi các vùng cao nguyên càng ngày càng

cao, và sau hết ở chót núi là 4.800th.

Sau cuộc chuẩn bị này, mấy tình-nghuyên quân chịu đựng dễ-dàng không-khí hiểm ở trong phòng thí-nghiệm tương-đối với không-khí ở một cao độ 12.700th. Họ chịu đựng, không máy dưỡng khí, trung-bình, trong 30 giây, ở một không-khí của một cao-độ 10.000th. Thời-gian này đủ dài để cho phi-hành gia bị đặt thình-lình trong một trường hợp khó-khăn, khi họ còn đương ở trong quỹ-đạo, có đủ thì giờ để có sáng-kiến mà đối phó với tình-trạng khẩn-trương.

Ở ngoại-tầng-không-gian, con người bị đặt trong một trường hợp bắt thường và ngoại sinh - lý. Cũng như, một con cá đương sống tự nhiên ở dưới đáy biển, nếu được lôi lên để sống ở mặt nước thì không thể sống được nếu không có điều-kiện giả-tạo.

Người ta cũng thế, phải cần vài điều kiện giả-tạo để tồn tại ở ngoại-tầng-không-khí, nếu không thì chết gấp. Khi mà điều-kiện kỹ-thuật cho phép, trước khi gởi một người lên nguyệt-cầu hay một hành-tinh, thì trước tiên phải giải-quyet mười vấn-đề thuộc phạm vi sinh-lý, mà ông

Hubertus Strughold. Mỹ gốc Đức, có rất nhiều uy tín trong làng y-học không-gian đã đưa ra. Ông là người đã sáng lập ra, năm 1948, ban y-học không-gian ở Đại-học đường (médecine aéronautique) của Phi-dội Mỹ. Ông Strughold là giáo-sư đầu tiên của môn y-học không-gian.

I.— Dưỡng khí

Bầu không khí trái đất có đủ dưỡng khí cho sự nhu cầu và sự hô hấp của ta đòi hỏi. Ở Ngoại-tầng không-gian không có dưỡng khí. Dưỡng-khí còn được gấp ở cách đĩa-cầu khoản 115 cây số nhưng với một số lượng không đủ dùng cho sự hô-hấp bắt đầu từ cao-độ lối 17 hay 18 cây số. Nguyệt-cầu thì ở xa đĩa cầu lối 384.000 c.s. Sự tương đối gần của vệ-tinh này cho ta dễ hiểu tại sao ta chọn nguyệt-cầu làm mục phiêu đầu-tiên bắt thường.của một cuộc không du. Bầu không-khí của Nguyệt-cầu không có dưỡng-khí. Theo sự hiểu biết của ta thì không khí ở nguyệt cầu rất hiếm. Nó có khí **Airgon**, sản phẩm của sự phản ứng phân giải các phản xạ nguyên-tử. Ngoài ra, còn có nhiều khí khác do hỏa-sơn phun ra, có anhydrique sulfureux (diêm khô) và hydrogène sulfureux (khinh

khí điêm) do vân thạch nóng đỏ nhả ra khi rơi xuống Nguyệt cầu. Như thế thám - hiểm gia Nguyệt cầu phải mang theo dường-khí cần thiết cho sự hô hấp.

2.— Áp lực không khí

Không khí ảnh hưởng trên cơ thể bằng một sức ép đủ để giữ trong trạng-thái bình thường các chất nước sinh lý. Ở cao độ 19 tới 21 c.s. áp lực không khí, trong tình trạng đồng nhiệt độ với cơ thể, thì tương đương với sức ép của các chất nước sinh lý biến thành hơi. Trong trường hợp này, các chất nước sinh lý sói lên và tan biến thành hơi. Như vậy, muốn sống trong một áp lực yếu như thế, người ta phải được che chở bằng một bộ áo giáp có hơi ép, hoặc ở trong một phòng kín với một sức ép giả tạo.

3.— Phòng kín và áo giáp có hơi ép (les habi-tacles et les vêtements pressurises :

Ta có thể, tới một cao độ nào đó, dùng, nếu không một cách trực tiếp, thì cũng ít nhất là một cách gián tiếp, không khí chứa đựng trong một

phòng kín hay một áo giáp có hơi ép. Khoảng không gian liên-hành-tinh thì không có hơi khí. Ở cao độ 27 c.s áp lực không khí 27 lần yếu hơn áp lực ở măc biển. Ở cao độ này, không khí thiệt là hiếm và không thể bù trừ sự sai biệt của áp lực bằng hơi ép (pressurisation). Vũ trụ phi hành gia mang một áo giáp có hơi ép, ở trong tình trạng có thể chết dễ dàng nếu áo giáp bị một vân thạch làm thủng.

4.— Sự nguy - hiểm của sự phỏng xạ ở ngoại tầng không gian

Ở đồng bằng, không khí thanh lọc một phần lớn vũ-trụ-tuyển của ngoại tầng không gian và che chở chúng ta. Trong vũ trụ, không có một sự che chở tự nhiên nào như thế, và cũng không có ảnh hưởng che chở của lớp không khí ở những cao tầng trên 40 cs. Trong không khí rất hiếm của Nguyệt-cầu, tất cả vũ trụ tuyển đều ảnh hưởng trực tiếp trên mặt vệ tinh, không có sự suy giảm nào của cường độ nó, cũng không có sự thay đổi của tính chất và sự tồ hợp của mấy tuyển này. Sự bay trong ngoại tầng không gian phải xuyên qua vùng phỏng xạ của Van Allen.

Phi hành gia vừa đây bị đặt trực tiếp trong điện phóng xạ chết người. Vùng này, theo tên của ông James A. Van Allen người đã khám phá nó ra năm 1958, khởi điểm lối 960 cs trên lăn xích đạo của địa cầu, và có một chiều rộng rất lớn, theo ước lượng chót là lối 160.000 cs. Vòng đai Van Allen gồm một lớp trong với một phóng xạ tuyển tối đa lối 4.000 cs và một lớp ngoài có một phóng xạ tuyển tối đa lối 16.000 cs. ở cao độ.

Vũ trụ phi-hành gia bắt buộc phải được che chở chống phản xạ của vòng đai Van Allen, nhưng sự che chở này không phải dễ mà thực hành. Để thoát khỏi sự phỏng xạ này, một trạm liên hành tinh phải được đặt để theo các chuyên viên, trên một quỹ đạo, ở dưới hoặc ở trên vòng đai Van Allen. Nếu trạm ở dưới, thì sự che chở sẽ được dễ dàng giải quyết. Trong trường hợp sau, thì phải tiêu diệt những phương pháp che chở rất hoàn toàn và gắt gao.

(kỳ sau tiếp)



* NHƯỜNG CHỖ NGỒI

Trên một chuyến xe « buýt » chật ních cả người, bỗng một bà to lớn phục-phịch bước lên. Bà ta nhìn quanh một vòng những người ngồi ghế, nở một nụ cười và cất tiếng hỏi vui vẻ :

— Không có ông nào lịch-sự nhường cho phái yếu một chỗ ngồi ư ?

Ngay lúc ấy người ta thấy một người đàn ông ốm như một cây sậy đứng dậy, nói :

— Thưa bà, tôi xin nhường bà chỗ ngồi khiêm tốn của tôi.

Bà kia nhìn lưỡng-léo chỗ ngồi bé hẹp và nói :

— Cám ơn ông ! Xin mời ông ngồi xuống. Tôi muốn kiêm một người xứng sức tôi cơ !

P.C.

đêm xá-lợi

(Đã bí mật phô-biển)

Thân đáp người Em, một Sinh-viên trong tù, tác-giả bài thơ « Đêm Xá-Lợi » được lột ra ngoài trước Trung-Thu.
 Vượt bao vòng lười kẽm
 Cánh nhạn lạc về đây
 Vượt bao trùng nón sắt
 Tâm tình lột đến tay
 Anh nhìn qua nét chữ
 Ngập ngừng ánh lệ rơi
 Anh lắng nghe tờ giấy
 Rạo rực suối oan dài

Đêm ấy, thơ em nói những gì ?
 Là đêm dương giới hóa âm-tỵ
 Ngập chùa sật khí run hoa lá
 Chuông réo NI-TĂNG lặng lặng qui
 Nam-mô cùng niêm một câu thề
 Súng nổ ran ngời sáng lưỡi lê
 Máu đỏ thấm sâu lòng gạch trắng
 Xương kêu răng rắc thù cầm ghê
 Kiêu hanh ma cười bên tượng Phật
 Từ-bi Phật khóc dưới quyền ma
 Cúng đường muôn triêu chui đầu mắt
 Hình ảnh tôn-nghiêm góitắt chà.
 Đạp tung cửa nhảy vào thư-viện
 Đánh thức thiên-thu hồn thành thiện
 Ngọn lửa Tần xưa đã thẩm chi
 Phiêu lưu từng mảnh muôn kinh diền
 Tướng sĩ hai bên ngó chỉnh tề
 Tiễn người sinh-tử chất đầy xe
 Ván-minh máy chạy về vô-định
 Xá-lợi ngồi trông bóng tối che.
 Chết vùi bụi vắng thả giòng trời
 Sống nhốt U-cung tuyệt nẻo đời
 Kèm kẹp ngày ngày thân tú-dai
 Đêm đêm lẩn chuỗi hạt chầu rơi
 Trần thế văn-chương thiêng hồn lời
 Hình dung thảm kịch, hồi Trời ơi !
 Trà mì mấy đóa nhuần hương Đạo
 Một trận cuồng phong cánh rã rời...

* LƯU-KỲ-LINH (1)

(Thân tặng anh Nguyễn-Vỹ)

(1) Lưu-Kỳ-Linh, hiện ở Saigon,
 là anh ruột của Thi-sĩ Lưu-Trọng Lư.



Tiếng Nói của
 Gái và Trai
 -thế-hệ-

c | ờ | i | - | m | ờ

★ NGUYỄN-THỊ BÍCH-NGỌC
 (Nữ-sinh Đệ Nhất — Saigon)

Chị Diệu-Huyền thân mến,

Phồ-Thông là tờ báo được
 quý chuộng nhất ở nhà em đấy.
 Từ đứa em út nhỏ mới học lớp
 nhất nó cũng thích đọc, tranh
 với các anh chị để được đọc
 Phồ-Thông trước nhất khi có số
 báo mới ; vì ở nhà em rất đông
 người : Ba Má và 8 đứa con
 nữa mà chỉ mua có mỗi một tờ
 Phồ-Thông. Như thế, chị cũng
 có thể tưởng-tượng ra cái cảnh
 « xếp hạng » để xem Phồ-Thông
 ra sao rồi ! Từ ngày Phồ-Thông
 mở mục « Tiếng nói của gái trai
 thế-hệ » thì em thích mục này
 nhất đấy chị à ! vì em cũng là

một trong những « gái trai thế
 hệ » hiện nay cơ mà !

Vừa rồi đọc bài của bạn
 Nguyễn Thành Lan về : « Kết
 bạn bốn phương » trong P.T.
 số 114 em có vài cảm nghĩ về
 vấn đề này xin viết ra đây và
 nhất là để bàn góp ý kiến với
 Thành-Lan, em mong chị sẽ sẵn
 lòng đăng bức thư này của em
 vào mục « Tiếng nói của gái trai
 thế-hệ ». Em thành thật cảm ơn
 chị trước.

Thanh-Lan mến,

ĐỌC bài của Thành-Lan,
 Ngọc thấy rằng quan-niệm của

Lan có thể nói là « rất giống » với quan-niệm của Ngọc lúc trước về vấn-dề « kết bạn bốn phương », nghĩa là cách đây hơn hai năm, khi Ngọc chưa trở thành « đồ đệ » của trò chơi này. Ngọc phải bao là một « trò chơi » vì lúc đầu Ngọc cũng nghĩ rằng tìm bạn là đề trao đổi thư từ cũng như một vấn đề giải trí vây thôi. Thấy mấy đứa bạn Ngọc « ủn ủn » viết thư kết bạn, Ngọc cũng « bắt chước » theo, vì hình như đó là một cái « mốt » vây (có lẽ đến bây giờ phong trào này vẫn còn đang thịnh hành).

Người bạn mà Ngọc cố công dò kiêm rất nhiều lần trong những người đăng tên tìm bạn ở báo « Phụ - trương N. L. » là T. một người con trai — lẽ dĩ-nhiên, vì ít khi nào mình lại đi kết bạn với người đồng phái mình bao giờ — T. đồng lứa tuổi với Ngọc, học văn cũng bằng Ngọc. Bức thư đầu viết cho T., Ngọc cũng ngại lắm ; mình là con gái mà viết thư cho con trai chẳng biết có sao không ?! Ngọc cũng sợ rủi mình gặp phải một người bạn xấu thì chết ! Ngọc tính nếu họ chơi xấu với mình thì có cách giàn đị nhất là mình nghỉ, không thèm chơi với họ nữa là xong. Nhưng

Ngọc lại tin rằng, người bạn nào cũng vậy khi mình đối tốt với họ bằng tất cả sự thành thật của mình, tức nhiên họ cũng sẽ đối tốt với mình, phải không Thanh-Lan ? Mà Ngọc khác với Thanh-Lan điều này lắm, là Ngọc chỉ tìm một người bạn mà thôi, duy nhất chỉ một người, nếu không xong thì stop luôn. Thanh-Lan có biết câu : « Người nào có rất nhiều bạn tức là không có bạn » của Aristotle không ? Những dòng đăng trên báo của T. cũng rất nhã-nhặn, chỉ tìm bạn để trao đổi kiến-thức mà thôi, chứ không như những anh chàng khác đăng cả lô sở thích, sở trường, sở đoản của mình lên báo, thí dụ như : « mê » M.M., « ái » B.B., « phục » Thái-Thanh, « ghét »....

Ngọc và T. viết thư cho nhau được hai tháng thì T. có ý muốn gặp Ngọc, Ngọc sẵn-sàng mời T. lại nhà. Thanh-Lan đừng vội cười Ngọc nhé. Vì Ngọc cũng không có tánh tö-mö, muốn biết xem người bạn của mình ra thế nào. Ngọc không như những người con gái khác là hẹn với họ ở những nơi vắng vẻ, xa lạ mà lại mời T. đến nhà dưới sự có mặt của Ba Má. Điều này làm T. trọng Ngọc lắm.

Có lẽ Ngọc là người có phuộc ở trên đời này, T. là một người bạn rất tốt. Mỗi tuần tụi Ngọc chỉ nhận được một lá thư của nhau, thư viết cũng dài lắm, có khi tới mươi hai mươi ba tờ giấy pelure lận, hơn Thanh-Lan nhiều ; nhưng trong thư tụi Ngọc chỉ bàn đến việc học, đến những vấn đề thế giới, thời cuộc, nội bộ V.N, phê bình chỉ bảo lẫn nhau về những cái sai của mỗi người để mà sửa chữa, bàn đến những việc thực tế ở đời ; chứ không có những lời lẽ « than mây khóc gió » như Thanh Lan đâu. Viết thư cũng mất nhiều thì giờ đấy chứ, nhưng lúc nào Ngọc cũng luôn luôn cố gắng học hành. Nhứt là từ ngày Ngọc quen với T. thì Ngọc hăng học lắm. Ngọc sợ rủi Ngọc học thua T. thì xấu hổ chết. Có lẽ T. cũng tranh học (ngầm ngầm) với Ngọc, T. và Ngọc trao đổi những đề Luận, đề Toán Lý Hóa, Giáo Khoa đề làm xem người nào giỏi hơn. Đến mỗi kỳ thi lục cá nguyệt Ngọc và T. đem điểm hạng ra để so sánh. Thanh Lan nên biết tụi Ngọc không cùng học một trường. Mỗi tháng T. đến thăm Ngọc một lần, tại nhà Ngọc trong sự thân mật và đúng đắn. Những

lúc đó Ngọc vui mừng lắm ; nhưng thú thật đó không phải là cảm xúc biều lộ của tình yêu đâu. Ba Má Ngọc cũng khó lắm, nhất là Má thì nghiêm ghê đi, nhưng Má Ngọc cũng hiểu Ngọc thành thử T. vẫn được phép đến thăm Ngọc, chưa bao giờ tụi Ngọc hẹn gặp nhau ở một nơi nào khác ngoài nhà Ngọc, thí-dụ như đi ciné chẳng hạn ; theo Ngọc nghĩ, làm như vậy tự mình đã bôi xóa cả tình bạn tốt đẹp, chân thật, mình đã đi quá giới hạn rồi, phải không Thanh-Lan ? Tình bạn đó đã kéo dài hơn hai năm rồi. Ngọc và T. vẫn thân-thiết quý trọng nhau như tình của một đôi bạn gái. Kỳ thi Tú tài I vừa rồi cả hai đều thi đỗ. Sau kết quả mỹ-mân này, T. có đến thăm Ngọc, trong câu chuyện T. đã hỏi : « Giờ thi đỗ rồi, Ngọc thích cái gì tôi sẽ tặng Ngọc cái đó ? Ngọc đã trả lời ngay rằng :

« — Ngọc mong muốn tình bạn của chúng mình được tốt đẹp hơn nữa, chứ không thích gì hết ».

Bây giờ Ngọc và T. mỗi người đều học Đệ Nhất ở hai trường khác nhau, vẫn viết thư đều đắn cho nhau, vẫn đến thăm nom, chỉ bảo, sửa đổi lẫn nhau trong tình bạn cao quý.

Ngọc biết rõ đây sau này, Ngọc và T. mỗi người sẽ đi một con đường khác, sẽ có một gia đình riêng, nhưng tại Ngọc cam kết với nhau rằng tình bạn giữa Ngọc và T. không bao giờ phải lạt cát.

Tuy Ngọc chưa được quen biết Thanh-Lan tí nào hết, nhưng Ngọc đã kề cho Thanh Lan câu chuyện của Ngọc với tất cả lòng thành-thật, những mong Thanh-Lan và ngay những người bạn khác sẽ không có thành-kiến xấu về vấn đề K.B.B.P. Thanh Lan đừng cho rằng trai gái mỗi khi quen nhau đều đi đến chuyện yêu đương cả đâu. (Đó chỉ là thứ tình bồng bột, nhất thời). Ngọc vẫn biết rằng từ tình bạn đến

tình yêu không mấy bước, nhưng những bước đó rất dài và khó khăn lắm Thanh-Lan à, nếu mình muốn chọn một tình yêu chân thật.

Ngọc viết thư này không có ý khuyển-khích các bạn khác hưởng ứng phong-trào « kết bạn bốn phương » mà chỉ muốn xoa bỏ thành kiến không hay của mọi người đã có từ lâu về phạm vi này. Thanh Lan nên biết trong vấn đề nào cũng có cái xấu và cái tốt của nó hết, mình phải biết hướng dẫn hành động của mình để đi đến chỗ toàn mỹ. Nó xấu là chính tại mình đó Thanh-Lan à!

Mến chào Thanh-Lan !

NGỌC
● ★

cung sâu hai mươi

★ TRẦN-SƠN (Sao-Biển)
(Sinh-viên Đại-học Luật-Khoa Huế.)

Để góp mặt vào « Tiếng nói của Gái và Trai Thế-hệ » — Cháu xin mạo muội kính gởi đến Bác bài thơ đính kèm. Cháu vẫn biết Bác muốn dành mục ấy cho văn xuôi — Nhưng đặc biệt một lần, mong Bác cho phép cháu trình bày cảm-nghĩ của cháu trong thế hệ này qua bài thơ con cốc của cháu vậy.
Kính cảm ơn Bác.

Tuổi Hai mươi
Đau buồn da diết
Muốn cảm muối diec

Muốn khóc miên man
Muốn cười cho hả
Vì... người ơi !

Thần tượng lung lay thân hình
gục ngã

Thẹn thùng nhục nhã
Đem nỗi buồn ôm ấp mẩy vòng
tay.

Đạo lý hoang sơ — Tình
thương đổi trả
Người ta cười trong đau khổ
hôm nay

Sầu ơi ! Thể kỷ
Vút cánh chim đi,
Điệu buồn ai phô ra đây
Dâng lên ngút cả trời mây cũng
buồn,

Một khối óc vuông
Một đôi mắt chết
« Hãy nhắm lại — Hãy nghe
đây !

« Đạo lý hoang sơ — Tình
thương đổi trả

« Ta dẫn người đi — Khắp rìng
sâu biển cả

« Tìm thấy gì ? — Một cái chết
đau thương

« Khi nhắm mắt vẫn còn tin
người chỉ đạo
— « Vì sao ? — Vì sao ?

« Vì cuộc đời

« Vì con ơi !

Không bao giờ — Trong hiện tại
Còn vàng son của đạo lý năm xưa

Sân Không — cảng Trình
Nghìn năm biến biệt
Dưới hoang tàn của bụi, nắng,
gió, mưa
Sầu ơi ! Dâng mây cho vừa...

Huế, 27-10-1963



CÁI RẮC RỐI của cuộc đời

★ NGUYỄN-TIỀN-SĨ

(Thanh-niên Dân-vệ đoàn — Quảng-Nam)

NHỮNG lúc trước, mỗi lần cầm đèn « Phò-Thông » tôi lật xem ngay mục « giắc mơ hoa » của « Cô Duyên-Hồng » để tờ mờ xem tâm trạng của « đồng bào khác phái », cho vui. Song

dạo rày thì đổi chiến dịch mới hơn, tôi ghiền mục « Tiếng nói gái trai thế hệ » lắm, để xem lớp tuổi đôi mươi bây giờ, người ta thương yêu nhau, người ta ruồng rẫy nhau; người

ta sướt mướt vì những mồi tinh tan vỡ ; người ta chọn lọc và thay đổi tình yêu.

Nay vừa đọc Phô-Thông 113 qua bài « ngày mai sẽ ra sao » của bạn « Yên-Sơn » tôi thấy cảm động quá ; vì thế nơi đây tôi muốn thể hiện nỗi lòng mình đèn an ủi « Yên-Sơn », đôi chút.

Vui lòng cho tôi gọi « bạn » Yên-Sơn nhé ! và chúng mình sẽ tâm sự với nhau. Gọi là lớp thanh-niên đã « cứng cựa », của thế hệ thanh-niên.

Tôi thương hại cho hoàn cảnh bạn quá, với số lương tháng hại xấp rưỡi có là bao ! Nên bạn đã thiều trước, hụt sau, pháp phông lo sợ, trong khi vợ con sắp sinh nở, lo nghĩ hiện tại, băn khoăn tương lai.

Bây giờ đèn tôi cũng kè hèt nỗi đắng cay, gay cấn, của cuộc đời tôi cho bạn nghe đây nè.

Hồi cách đây ba năm, tôi cũng đã học dở ban trung học ; tôi theo học một trường công lập ở Hội-An (nhà tôi đèn đầy 30 cây số). Đến khi vừa hết Đề-Tứ, thì tôi cũng vừa hỏng thi ; hoàn cảnh gia đình tôi tuy

quần bách thực sự, song « ông thân » tôi sẽ cho tôi tiếp tục học đệ Tam ; và bỏ hết « bồ bịch » để lo việc học hành. Nếu không đủ mầy điều kiện trên, ông sẽ cho tôi về « hưu » ; sắm cho tôi một ít dụng cụ nhà nông, và một mụ vợ ở nhà quê, chừng ấy đó ông bắt tôi ở nhà làm ăn, gọi là « lập gia đình » cho tôi đây ! Thuở ấy bạn biết sao không ? — Tôi lo sợ lắm ; nên hết lòng van xin mầy ông Giáo-sư, chỉ mong được lên lớp, tôi đã bày hết hoàn cảnh của tôi, tôi cũng hy vọng lắm chứ ! Song sự thật các ông chẳng có lương tâm chút nào cả.

Vì thế tôi khô sờ lầm, ra khỏi trường thì tiền đâu học tư ; còn nỗi khô nữa : Người yêu lý tưởng đồng lớp với tôi sẽ đòi với tôi ra sao, thật khô !

Bị thất vọng rồi, tôi đành quay về, sống lang thang buồn khổ, giữa trường hợp này, người yêu tôi dùng thế cờ lạnh nhạt, càng làm tôi thấy chán nản hơn, và tôi phải gia nhập vào đoàn « dân vệ » quận, cứ mỗi tháng tôi vui vẻ đón lấy nghìn hai năm chục, từ đây tôi thấy tan nát giác mơ

chiếm đoạt một nữ sinh đồng lớp, đồng trường. Bạn cũng nên nhớ cái đời này ít lương, khó có vợ lắm đây !

Ngoài những giờ làm việc ra ; đây là dã gác, trực xong, tôi sửa soạn bộ đồ vía « độc nhất » để đi « tản tình » (hồi đó chưa có chiên thuật « gò »). Đè cõi lòng bót lạnh lẽo, cô đơn, nên mẩy cô nàng gần lối xóm, tôi đều hẫu đơn cà ; may ra được chỗ nào thì được chứ sao ! Những đơn tôi đã nộp, kè ra tôi không kèm theo một văn bằng, hoặc một bằng cấp chuyên môn nào cả, vì tôi nghĩ « đơn xin tình yêu » thì không cần đủ hồ sơ cũng được chứ (thật ra tôi không có bằng cấp gì cả, bằng tiêu học thì tấm thường quá). Do đây các cô nàng có xét đơn không thì tôi không được biết, song tôi ước đoán thì có chứ ! nên tôi chờ đợi mãi, trong lúc chờ đợi này chẳng khác nào người ta chờ đợi con sói thứ sáu của lô « độc đắc ».

Thế mà họ có biết đâu tôi đặt hết cả hy vọng vào họ, họ vẫn kéo dài một thời gian im lặng, đè tôi buồn say đắm, hy vọng, mơ ước tràn trề về họ, mẩy cô nàng « giết người »

khéo léo thật ; đây cũng là quãng thời gian để người ta điều tra lý lịch về gia cảnh của tôi. Tôi cõi đâu, vẫn không sao khỏi « lộ tàng ». Dần dần tôi lần lượt nhận đơn phát hoàn ; có lẽ người ta kinh khủng, sợ hãi cái thế lanh lương dân vệ của tôi lắm ; vì thế họ viện đủ lý do để từ khước, để ruồng rẫy tình cảm với tôi, xa lánh cái thằng người tôi. Cái rắc rối của cuộc đời tôi bây giờ là « hỏng thi », lại hỏng luôn cà bồ, hỏng cả công danh, nát tan bấy giờ ; và sau tôi có ý định ở độc thân, để con người mình may ra khỏi khô sờ. Song đâu có được, gia đình tôi đã hàn vá khoảng trống không lồ ở lòng tôi, bằng cách làm lê hỏi một cô nàng ở nhà quê, về làm vợ cho tôi.

Đến bây giờ tôi đã hai đứa con, với người vợ thôn dã ấy, thú thật với bạn, ban đầu tôi không yêu mến vợ tôi mẩy, chỉ đóng vai trò làm chồng, làm cha trong vở kịch gia đình, nghĩa là suốt mấy năm trời tôi mơ ước mãi, hình ảnh con người phụ rẫy tình tôi khi tôi bắt đầu biết yêu, cứ chập chờn mãi bên

tôi, nhiêu khi nằm bên người vợ, tôi tưởng như một pho tượng thôi; tôi không ngờ tình đầu nó có một hiệu lực đèn thè, hay nàng nữ sinh đồng lợp, đồng trường tuy phụ bô tôi, vẫn buông ra một sức hút kỳ diệu để làm tôi đau khổ suốt đời!

Kè cũng may cho tôi thật, người vợ nhà quê của tôi hiền lành, nhân hậu và đảm đương công việc, nhất là đối với tôi, « bà xã » biết thương yêu, khuyên khích, và chịu chuộng dù điều, có lúc tôi cũng phàn nán về số lương không được rộng rãi, vợ tôi lại an tì tôi, cho rằng với mái nhà tranh bé nhỏ, bên người chồng « dân vẻ ». Ngày hai buổi nàng chăm lo thêm công việc đồng áng, tuy phải làm lụng vất vả, nàng vẫn thấy hạnh phúc bên tôi, lẽ i nhien tôi kி phái con sen, tiền thuê nhà, và tiền điện như bạn, con tôi đỡ tiền sữa, vì nhờ báu sữa của vợ tôi còn khá tốt, mỗi lần vợ tôi đi vắng, con tôi khóc, tôi chỉ cho nó dùng qua loa một vài cù khoai lan, hoặc những món ăn xoàn, hay những đồ chơi đơn giản, tự tay tôi làm lầy.

Tuy vợ tôi đảm đương, song tôi cũng không buộc phải như « con sen » đâu, vợ chồng tôi bình đẳng lắm, khi tôi ru con, vợ tôi làm nội trợ, nghĩa là « bồng em, khòi xay lúa », sự hoạt động của gia đình tôi vẫn đều đều tiếp tục, so với những gia đình khác trong làng, tôi cũng thấy cuộc đời mình « phây phây » rồi.

Bạn biết không! bạn « Yên Sơn », ước vọng của tôi, không gì hạnh phúc hơn chung sống với người mình yêu đầu tiên như bạn ; được thè dù đèn cảnh ngộ nào đi nữa, vẫn hạnh phúc tràn trề. Tôi nói với bạn vẫn để này, chắc nhiều người cho tôi là kẻ tự hào, chắc chắn vợ tôi biết được « lầy to », chứ tôi có cảm tưởng : xuất thân là một học sinh, yêu một nữ sinh thì « khoái » hơn, và vẫn để yêu đương trở nên hôn nhân; mới hạnh phúc, cũng vì thè hồi đi học, tôi trung thành với « bộ lý tưởng » tôi một cây, mỗi cái là mỗi chịu, thè ấy mà về sau tôi mang phần đau khổ, nàng lường của tôi đã « phi ngựa tàu mo » mặt dạng ; thè mà bây giờ tôi còn thấy « phây phây »

huống chi bạn, bạn có biết không ? Hiện giờ lầm kè tú tài I, tú-tài II còn chạy xe không người đời, biết bao nhiêu người lính « binh deux », một vợ với bốn, năm con, họ đâu có kêu nài, than trách, họ vẫn thản nhiên sòng một cuộc sống giản dị bao người đương thèm thuồng, ao ước, họ ao ước được sò lương tháng hai xắp rưỡi của bạn !

Riêng tôi, thú thật với bạn tôi cũng ao ước như thè, tệ đèn nỗi không dám mơ nhiều, chỉ ước bạn đổi tôi lấy một tháng (xin định chính đổi thè lãnh lương chứ không phải đổi vợ đâu nhé). Tôi muốn lãnh lấy hai xắp rưỡi kia, thử vợ tôi « phây phây » chừng nào, chứ bây giờ nghìn hai mươi chục, tháng nào tôi đem về nộp đủ, vợ tôi nửa thực, nửa đùa « đổi mình phây phây ».

Bạn có biết không ? biết bao nhiêu người với nếp sống hạ tầng cơ sở, suốt ngày chân lấm tay bùn, suốt tháng trời, toàn gia chưa hẳn thu được nghìn bạc. Bạn hãy tính lại xem nào, lần lại cuồn sô chí tiêu của bạn xem đi :

Với sò lương hai xắp rưỡi.

Với sò con hai đứa.

Với sò vợ một mụ. Làm bài

tính cộng lộn xộn như thè, cũng đủ hạnh phúc chán rồi, bạn còn than van gì hơn nữa, bạn thử so sánh với tôi, với kè khác xem, đảo ngược vẫn để bạn thành tôi thứ kia, bạn có thè vác cây súng dài thường thược, với mày quà lưu đan nặng ý, mang đi, mang về mãi, bạn có thè làm được như thè không ?

Tôi nói thè bạn có cho tôi là một thằng quê mùa, không biết tiêu xài chăng ? Tôi xin trả lời « biết lắm », song không có cơ hội, có nhiều tiền, và cần phải tiêu cho đúng túi tiền của mình. Thôi thè bạn cảm thông nhé ! chúc bạn vui khỏe, và những đêm tối được an giấc, khỏi lo nghĩ nhiều quá về « tiền » ; có thè làm bạn suy hại đến sức khỏe.

Tôi nghèo thực sự, song hiện giờ tôi vẫn không thè khéo sò cho lầm, trái lại tôi thấy đau nhói ở tim, mỗi khi tinh giác ngủ, mới biết mình đã chiếm bao cô nàng nữ-sinh đồng lợp về ám ảnh mình, và có lẽ con người đậm bạc ấy còn đèn với tôi trăm nghìn giắc chiếm bao khác nữa. Phải chăng, đó cũng là « cái rắc rồi của cuộc đời » tôi ?

Xin thân ái chào bạn.





VÉNUS hay APHRODITE

(Tiếp theo P. T. 115)

VÉNUS là nữ thần ánh sáng, đẹp nhất trong các vị nữ-thần ở Olympe.

Nàng sinh ở bờ biển của Chypre, đựng trong một cái vỏ sò mà Zéphire đãi. Đến bờ, vỏ sò mở và nàng Vénus bước ra. Nàng đi đèn đâu là hoa nở đèn đầy.

ai đẹp nhất ». Héra nhặt lây nhưng Athéna và Vénus đòi lại, sau phải nhờ đền Zeus phân xử. Vì chúa-tề không muôn mắt lòng ai liền đưa quả táo cho Hermès và dặn đưa ba nàng xuống tim Pàris để hầu chầm xem ai đẹp nhất. Pàris là một gã chăn cừu trên núi Ida. Sau khi ngắm nghĩa cân nhắc mãi hắn đưa quả táo cho Vénus. Ba vị Nữ-thần giảng hòa với nhau và trở về Olympe.

Vénus (Aphrodite) không những trị vì trên Olympe, nàng còn là chúa-tề trong lòng người ta nữa. Nàng là thần nữ của Tình-yêu. Những kè tinh nhân được nàng che chở sung sướng bao nhiêu thì những người thât tình bị nàng hành hạ khô sở bảy nhiêu, vì trên đời không gì khô bằng yêu người mà không được người yêu lại.

Uy quyền của nàng lan tràn cả trên toàn thế vù-trụ nữa. Nàng đi đèn đâu là trời yên bê-lặng, cây cối nẩy lộc tốt tươi. Người ta thường cử hành lễ đón rước nàng, nhất là về mùa xuân.

Vénus có một người con trai là Adonis. Anh ta sinh vào lúc đầu xuân, rất mau lớn nhưng

cũng không sống được bao lâu. Một buổi chiều hạ, đang săn đuổi một con lợn lòi, anh ta bị nó quay đầu lại húc anh bị trọng thương. Nghe tiếng con kêu cứu, Vénus không kịp đi giày, vội chạy chân không. Nàng vô tình dẫm lên cây hồng bị gai cắm phái. Máu chảy, từ đó cây hồng trước kia chỉ có hoa trắng, bây giờ lại toàn hoa đỏ tươi. Lúc nàng đèn nơi thì Adonis đã chết. Nàng khóc và những giọt nước mắt của nàng thành hoa anémone. Nhưng Adonis không chết hẳn! Mỗi kỳ xuân sang anh lại sống lại trong các cây cối.

Vénus còn có một con trai nữa tên là Eros hay Amour có cánh bằng vàng Dung mạo rất xinh đẹp, Eros cũng như mẹ đi đèn đâu là đem sự vui vẻ và phong phú đèn đầy. Chàng ta lúc nào cũng có những mũi tên hay một bó đuốc cháy đỏ. Chàng thích cho nước mắt pha lẫn với nụ cười, sự sung sướng đi đôi với sự đắng cay. Thật vậy, không ai được biết ái tình thật sự nếu chưa nếm đủ những niềm vui và những nỗi đau khổ của nó như nàng Psyché.

Psyché là một nàng công chúa đẹp như trong ba chị em. Sắc đẹp làm nàng được hâm mộ đèn nỗi Vénus phải ghen tức. Nàng gọi con bảo : Eros, con ơi, người ta dám so sánh sắc đẹp của Psyché một đứa con gái phàm trần với nhan sắc của Mẹ, con hãy làm cho đứa con gái đó say mê một người khôn nạn và xấu nhất trên đời.»

Eros đi nhưng khi trông thấy Psyché chàng đâm ra say mê nàng và đem nàng đèn ở một tòa lâu đài thần tiên ở giữa rừng sâu. Chàng thường đèn thăm nàng và đem lại tất cả các thứ gì mà nàng mong muốn duy có một điều là chưa bao giờ nàng được thấy mặt người yêu. Khi nàng ngỏ ý muốn, được rõ mặt chàng thì Eros nói : « Hỡi Psyché, nếu nàng muốn sung sướng, hãy giữ cho tình yêu của đôi ta được bí mật. Đừng tìm cách xem mặt ta và biết ta là ai! ».

Nhưng hai chị của Psyché ghen với hạnh phúc của em liền tìm cách hại nàng. Họ bảo em rằng chồng nàng là một con quỷ ghê tởm ! « không tin em hãy dầu một

cái đèn trong buồng rồi nữa đêm chờ lúc chàng ngủ say em hãy lây đèn soi sẽ biết ! »

Psyché kinh ngạc, ngay buổi tối ấy lây một cái đèn



giàu đi và chờ lúc chồng ngủ say giật lây đèn soi. Không phải là một con quỷ như hai chị nói, mà là một thanh niên hệt súc xinh đẹp. Nàng cúi xuống định hôn chồng thì một giọt dầu trong đèn nhỏ rơi xuống vai Eros làm chàng bị bỗng tỉnh giật. Biết là nàng đã không nghe lời, Eros liền bay vù đi. Psyché đau khổ quá nhảy xuống sông tự vẫn, nhưng sóng nước lại đẩy nàng lên bờ. Nàng liền đi lang thang khắp nơi để tìm Eros. Đèn miền nào nàng cũng vào hỏi thăm nhưng vô hiệu. Sau cùng nàng đánh liêu tìm đèn lâu đài Vénus. Nàng hy vọng sự đau khổ của mình sẽ làm dịu lòng Vénus và Nữ-Thần sẽ giúp với Eros cho. Nhưng Vénus vừa trông thấy Psyché liền túm lấy mà đánh xé. Nàng cho hai nữ-tù là Inquietude và

← Nữ thần Vénus

Tristesse canh chừng Psyché. Rồi nàng bắt Psyché làm nô-lệ, giao cho những việc nặng nhọc và hèn hạ nhất. Psyché vâng lời không một câu phản nàn. Eros lúc khóc đau vai muôn thường cho một tâm tình trung thành như vậy, liền lên Olympe năn nỉ Zeus xin giải thoát cho Psyché và cho chàng cưới làm vợ. Zeus ưng thuận, sai Hermès đưa nàng lên Olympe, cho nàng món ăn bất-tử và làm lễ cưới cho hai người lây nhau.

Người ta thường vẽ Vénus (Aphrodite) đứng trên một con rùa hay một con ốc biển, chung quanh toàn những hoa và các Tiên-nữ Ái-tình : Heures cầm gương, Charités chọn phúc sức, Persuasion làm say-mê lòng người, Désirs, Tendresse, Gloire và Filicité. Cây đào kim nhường, cây anh trúc, quả táo, quả lựu và hoa hồng được dâng thờ Nàng. Các súc vật thi : dê đực, cừu đực và thỏ rừng. Những chim thi : chim Se-sè, Bạch-nga và thứ nhất chim bồ-câu là được Nữ-thần Vénus thích hơn cả.

(còn nữa)





(Tiếp theo P. I. 115)

THẾ là bắt đầu ngày lễ Pâques, « nhóm đệ-tam-niên » Quỳnh, Tuấn, Hảo, Tố, được trao-phó cho công-việc đi tuyên-truyền bái-khoa trong giới học-sinh, còn « nhóm đệ-tứ-niên » thì nhóm-hop tại nhà thầy Phạm-dào-Nguyên là nơi tập-trung tin-tức và liên-lạc với các trường Phù-Huyện. Học-sinh ở rải-rác các nhà trong thành-phố và các xóm ngoại-ô. Hảo và Tố đi từng nhà rủ từng người đến họp một nơi vắng-vé nào đó, hoặc là nhà một phu-huynh học-sinh có thiện-cảm với phong trào bái-khoa, hoặc ra bái-biển, hoặc lên sườn-núi. Đến đây đã có Quỳnh, hoặc Tuấn, được trao-phó trách-nhiệm hô-hào bái-khoa.

Một buổi chiều Tuấn phải cõi-dòng cho một nhóm học-trò đệ-

nhứt-niên gần 50 người họp trên một gò đất trống ở bìa núi Xuân-Quang. Tui này nhát lầm, đa số sợ ở tù. Tuấn phải cõi-dòng cho họ hưởng-ứng phong trào bái-khoa, cho họ phấn-khởi, hăng-hái đứng rụt-rè do-dự nữa.

Trời nắng chúa-chan như lửa đốt, trên gò chỉ có vài cây cao, bóng mát không đủ che cho một số đông gần 50 thanh thiếu-niên. Tuấn không đội mũ, cứ để đầu trần như thế mà ngồi « diễn thuyết » trong đám học-trò, mồ hôi ướt nhẹp cả áo. Tuấn bị nhiều câu hỏi rắc-rối mà Tuấn tìm các cách trả lời cho xuôi tai, nhưng đến khi có một câu hỏi : « Bái-khoa, lõi bị bắt-tử thì sao à? », Tuấn phải trả lời : « Học-sinh toàn quốc bái-khoa, chứ không riêng gì ở trường ta. Toàn thê

TUẤN CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT

học-sinh trường ta bái-khoa chớ không riêng gì một hai lớp. » Sau cùng hầu hết đồng-lòng bái-khoa, trừ một cậu : « Tui thì tui cứ đi học như thường. Tui ở nhà thì cha tui oánh tui chết ». Tức thì có mấy người bạn của cậu xứng-xô : « Mày đi học thì tui tao oánh chết ». Cậu kia ngồi im.

Công-cuộc vận-động bái-khoa hồi 1927 kè-ra thật là gay-go. Vì là lần đầu tiên trong lịch-sử học-sinh bái-khoa chống lại chính-phủ thuộc địa. Tuy nói là phong trào toàn-quốc, nhưng chỉ có một thiểu số bày-tám-trò ở lớp đệ-tam và đệ-tứ-niên là biết mà thôi. Đó là các « trò lớn » được liên-lạc với phong trào ở Huế, còn toàn thể học-sinh các lớp tiểu-học và đệ-nhất đệ-nhị trung-học thì có biết gì đâu. Do đó, cuộc « vận-động bái-khoa » thường gặp nhiều trò-lực, nhất là trong đám phu-huynh học-sinh ở ngay thành-phố.

Buổi chiều Tuấn bị giải-nắng trên gò núi, lúc về bị cơn-mưa-to. Tuấn nóng-lạnh, nằm-trùm-mền. Đồng-hồ đi kèm 8 giờ, Quỳnh đội nón mang-troi (loại áo mưa chàm-bằng-lá-troi) đến. Thấy trong nhà có đồng-nghì-ri, Quỳnh đứng ngoài hè không dám vào. Tuấn tung-chǎn-chạy-rà, Quỳnh bảo : « Có-một

đám-học-trò Phù-Cát Phù-Mỹ, gần 100 đứa ở nhà-thằng Thọ trên Lò-Vôi. Chúng nó vô-day đề-thi primaire. Hai đứa mình tới đó diễn-thuyết đi ! » Tuấn hỏi : « có Phu-huynh không ? » — « Có », Tuấn hơi ngán. Cố Phu-huynh, thế nào cũng bị mấy ông-bắt-bé chuyện nầy chuyen-nạ. Nhưng Quỳnh bảo : « tui mình diễn-thuyết luôn cả cho mấy ông Phu-huynh nghe-chứ-sợ-gì » Tuấn ngại, phần-thì trời mưa-dầm-dề mỗi-lúc mỗi-to, nhưng Quỳnh cứ giục Tuấn đi. Tuấn mượn-chiếc-áo-troi và cái-nón của chị-ở rồi ra đi với Quỳnh. Trong đêm mưa-tầm-tã, giữa-một-thành-phố-vắng-tanh-vắng-teo, hai cậu học-trò vừa bước-di-vội-vàng, vừa-thầm-thì với-nhau. Q ù h căn-dặn Tuấn :

— Vô đó mày đừng-sợ nghe-không. Mày nói-trước-tao-nói-sau.

— Mày-biết-tao-nói-gì bấy-giờ-trước-100-thằng-học-trò-là với-cha-mẹ-của-nó, nhứt-là gấp-mấy-ông-Tú-nhà-nho, họ-xô-Mạnh-Tử, Không-Tử-ra-thì-tui-mình...cứng-họng.

— Lo-gì-mày, họ-xô-ông Không-ông-Mạnh-thì-mình-cũng-xô-ra J.J Rousseau, Voltaire, xem-họ-có-bí-không ?

— Thôi mày nói trước tao nói sau, tao mới chịu, chứ cái tánh tao sợ tao hay nói cà-lăm.

— Thị mày đừng sợ. Việc gì mà sợ?

— Tao nói cho mày biết trước, hề tao cà-lăm nói không xuôi thì tao bỏ chạy nhé. Mày ở lại làm sao thì làm.

Hai đứa vừa nói chuyện vừa đi trong cái ngõ hẻm quanh co, hai bên nhà hàng xóm chó sủa vang lên. Qua hai cái lò nấu vôi, mũi vôi khét nghẹt, Tuấn bị nghẹt mũi.

Tuấn bảo Quỳnh :

— Chết cha rồi mày ơi, tao bị nghẹt, mũi, chút nữa làm sao tao nói?

Quỳnh cười hắt hắt :

— Mày nói bằng miệng chứ nói bằng mũi sao mày.

Quèo mẩy đường hẻm nứa thì đến căn nhà của tụi học trò Phù Mỹ Phù Cát. Tuấn đứng lại vạch hàng rào dòm vô, thấy đông nghẹt những người và tiếng nói ồn ào. Giữa nhà treo ngọn đèn măng-sông sáng rực. Tuấn do dự chưa dám vào nhưng Quỳnh nắm tay lôi đi. Vì đã được báo trước, nên tụi học trò đang chờ đợi và xôn xao, Quỳnh và Tuấn bèn lén bước vô. Đi ngoài đường Quỳnh nói bạo dạn bao nhiêu thì tới

đây Quỳnh lại sợ bấy nhiêu. Trên hai chiếc ghế tràng kỷ kê hai bên một cái bàn dài có năm, sáu ông cụ nhà Nho đang ngồi ăn trầu, hút thuốc. Quỳnh và Tuấn bỏ nón và áo tời ngoài hè, đứng đinh bước tới và lễ phép cuối đầu chào. Một ông cụ ung dung bảo :

— Mời hai cậu ngồi chơi.

Trên một trăm học trò ngồi chật hai căn nhà lớn ngong ngóng chờ xem « hai anh đệ tam niên » sắp sửa nói gì. Trong mấy ngày lễ Pâques vận động bài khóa, các giới học sinh đã đồn với nhau về « tài diễn thuyết của hai anh đệ tam niên ». Nên lần này đám học trò Phù Mỹ, Phù Cát, tiếp đón hai cậu với những cảm-tình đặc-biệt đã sẵn có. Nhưng mấy ông phụ-huynh nhà Nho coi bộ không bằng lòng, cho rằng « bài-khoa là muốn làm loạn chống lại Nhà Nước ». Tuấn ngồi làm thính, vì Tuấn có thói quen là mỗi khi ai cãi với Tuấn, Tuấn đề cho họ nói hết, dù họ công-kích kịch-liệt đến đâu Tuấn cũng bùi-bùi tịnh và im lặng ngồi nghe, xong rồi Tuấn mới trả lời lại một lần, đà-phá hết những lập-luận của đối thủ. Quỳnh thì trái lại, rất nóng nảy, và cãi một lúc thì thế nào cũng đồ quan. Mờ đầu Quỳnh kề những lý-do tại sao có cuộc vận-

động bãi khóa toàn-quốc, Quỳnh công-kích người Pháp theo những lý-luận của những tờ báo cách-mạng đã đọc được lén lút từ khi có phong trào ái-quốc nỗi dậy trong nước, sau vụ án Phan-bội-Châu và bài diễn thuyết của cụ Phan-chu-Trinh. Số các ông phụ huynh nhà Nho bắt bẻ, Quỳnh khôn-khéo đưa ra những câu danh-ngôn của nhà Triết-học Pháp thế kỷ XVIII, chủ-trương nhân-quyền, dân-quyền, như Diderot, J.J. Rousseau, Voltaire, và của các nhà văn cách-mạng thế-kỷ XIX. Cậu học trò đệ-tam-niên đã lòe được các cụ nhà Nho bằng những câu tiếng Pháp mà các cụ nghe choáng-váng, không hiểu gì cả và không dám cãi. Các cậu học trò « Primaire » thì phục Quỳnh như một nhà hùng-biện thông-thái nhất trên đời.

Nhưng Phan Quỳnh nói xong, không ngờ bị một ông Xã mặt rõ, có bộ râu cá trê và một cái theo lớn trên trán, hỏi :

— Các cậu xúi học trò bãi khóa, vậy tui xin hỏi tại sao các cậu không lên thẳng trên cụ Sứ biều. Cụ đóng luôn cửa trường có hơn không? Cần chi phải bãi khóa hỉ? Rồi ông Xã vuốt râu cười đặc chí. Mấy ông phụ huynh vẫn cười, và một số học sinh cười

theo. Quỳnh nói nhỏ với Tuấn : « Trả lời đi, mày! ».

Tuấn đã chờ đợi những phút gay cấn ấy, và cũng đã sẵn-sàng câu trả lời, rút kinh-nghiệm trong lúc đi vận động mấy ngày trước, đã bị nhiều người hỏi câu đó. Tuấn vẫn ngồi nơi góc bộ ván kê ngoài hè, trước mặt « cử-tọa » đông đảo. Tuấn nhoẻn một nụ cười diễm-nhiên, và chậm-rãi nói :

— Dạ thưa, nếu ở tù thì anh em chúng tôi xin tình-nghuyện ở tù thay cho 500 học trò trường này, và 2000 học trò phủ huyện. Chúng tôi 8 đứa đã sẵn-sàng chịu tất cả trách-nhiệm. Vả lại, không có lý toàn thể học trò đều bị bắt ở tù hay sao? Nhà tù đâu cho dù để chứa ngần này học sinh trai và gái? Mấy ngàn sĩ tử ở khắp xứ An-Nam, ở khắp các trường đều bãi khóa một lượt, không có lý riêng học trò tỉnh Bình-Định và Qui-Nhon lại lui-cui đi học? Bình-Định là một tỉnh lớn, học trò Bình-Định đâu có hèn như vậy?

Toàn thể học trò Bình-Định và Qui-Nhon bãi khóa, không có lý riêng học trò hai huyện Phù-Mỹ Phù-Cát là không tham-gia bãi khóa? Học trò Phù-Mỹ Phù-Cát đâu có hèn như vậy?

TUẤN CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT

Nhưng tại sao bài khóa ? Dạ thưa tại vì có một ông giáo Tây cứ chửi nòi giống ông cha ta là mọi rợ, là bần thiều, là ngu-ngốc. Thí dụ có một người nào đó chửi ông bà cha mẹ ta là mọi rợ, là ngu-ngốc, thử hỏi các Bác, các Chú có chịu được không? Huống hồ chúng tôi là đoàn con cháu ! Bị chửi như thế, chúng tôi tức lắm, nếu cãi đầu làm thịnh để nghe chửi mãi thì chúng tôi là lũ con bất hiếu, cho nên học trò bài khóa là để xin nhà nước Đại-Pháp đổi ông Tây đó đi. Có vậy thôi, thì không lý. Nhà-nước Đại-Pháp bỏ tù bọn học trò có hiếu với ông bà cha mẹ hay sao?

Hình như các cụ nhà Nho nghe đến việc hiếu nghĩa thì động lòng hơn là việc chính-trị, cho nên sau khi Tuấn nói một hồi lâu, các cụ cũng đồng ý về nguyên-tắc bài khóa « để xin Nhà Nước Đại Pháp đổi người thầy giáo Tây thường chửi ông cha người An-nam là mọi rợ, ngu-ngốc ».

Sự thật, như các bạn đã biết, cuộc bài-khoa năm 1927 của học sinh toàn-quốc, là có mục-dịch chính-trị hơn là luân-lý. Đề-tài luân-lý chỉ dùng để thuyết-phục các Phụ-huynh học-sinh mà thôi.

Quỳnh và Tuấn ra về giữa lúc trời còn đồ mưa như nước lũ. Hai đứa mang áo tời đội nón đi đúng-đỉnh nói chuyện và cười, phê-bình mấy ông nhà nho. Bỗng đi khỏi Lò-vôi, Quỳnh và Tuấn nghe có tiếng ai chạy thui thui phía sau, rồi kế tiếp một bóng trắng xô mạnh Quỳnh ra Tuấn ra hai bên đê nó vượt tới, và biến mất. Quỳnh và Tuấn sợ điếng người, khẽ bảo nhau: « Ma ! Ma » Hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy một mạch ra đường cái quan, rồi mạnh đứa nào đứa nấy chạy tuốt về nhà.

Hôm sau, cuộc vận động cho phong trào bài-khoa tiếp tục.

(Còn nữa)



TRANH KHÔNG LỜI



NGÀ năm nghiêng. Mái tóc uốn dài buông xỏa trên mặt gối trắng tinh. Trời Sài-gòn thật nóng mặc dầu gần bước sang mùa đông. Nga trườn dậy vặn quạt máy rồi uể-oải buông mình xuống giường, nhắm nghiền mắt. Dur-vì buổi tiệc cưới của Mỹ - Liên lúc ban trưa vẫn còn làm cho nàng mệt mỏi. Trong niềm vui mừng bạn, Nga cảm thấy như có một cái gì tủi hờn tràn ngập trong lòng. Nàng nhớ đến gương mặt đầy tươi trẻ, yêu đời của vợ chồng Liên. Những màu áo sắc-số. Những câu chúc tụng nồng-nàn. Những

buồng cử động, để mặc những giọt nước mắt chầm chậm lăn dài xuống gương mặt còn nguyên màu son phấn. Hình ảnh người xưa như lung linh mờ ảo. Huy chết rồi. Chàng thiếu-úy hiên ngang ấy đã bỏ mình trong một cuộc phục kích tận biên thùy Miền - Việt. Huy chết mang theo tất cả cuộc đời hoa mộng của Nga. Bạn bè nàng, từ khi tốt nghiệp trường Sư Phạm ra, ai cũng đều nêu gia thất. Riêng nàng đã hai năm qua vẫn lạnh lùng kéo dài cái nghiệp gỗ đầu trê ở nơi phồn hoa đô hội này. Nga bỏ ngoài tai những tiếng nói ân tình, những lời tha thiết, những cánh thư xanh... Nga lầm lũi đi trong cuộc đời như một lữ-hành cô-độc. Nàng muốn chôn chặt một mối tình. Lâu lâu, nếu có đám cưới của một người bạn, Nga cũng điềm trang kỹ lưỡng và vui vẻ tự nhiên đến dự. Nhưng sau đó, nỗi buồn cũng được dịp hành - hạ tâm-hồn Nga hơn. Hai mươi mốt mùa xuân đi trên mái tóc đã vì cái chết của Huy mà hết nét yêu đời. Càng sầu Nga càng đẹp. Cái đẹp nào nùng như liễu và mong manh như khói như sương.

Nga bỗng cắn nhẹ môi dưới. Nàng với lấy khăn tay lau nước mắt rồi giờ chiếc gối lên. Phong

thư với những nét nghiêng - nghiêng và gầy gò của Phước vẫn nằm yên đó. Lúc sáng, vì bận sửa-soạn di ăn cưới Liên nên nàng chưa xem kịp. Nga vừa xé thư, vừa lầm bầm : Việc gì nữa đây ?

Dà-Lat, ngày... tháng... năm...

« Nga thân mến,

Có ngạc nhiên lắm chăng Nga khi nhận được thư này ? Hai năm rồi còn gì. Hai năm đã chặng kiến bao trò dâu bể. Quê hương tan-nát nhiều. Lòng người cũng chút ít đổi thay. Nhưng tôi mong rằng, vì tình nghĩa ngày xưa giữa hai gia đình, vì mối thiện cảm thuở còn thơ ấu, Nga sẽ tiếp nhận thư này với một tâm hồn cởi mở, Nga nhé.

Tôi đã hưởng hai cái Tết ở miền Cao-Nguyên lạnh lẽo này. Từ dạo được bồ nhộm ra đây dãy, tôi chưa trở về quê cũ lần nào. Về mà làm gì nữa hở Nga? Cha mẹ đều qua đời trong cơn ly-loạn. Nhà cửa nát tan. Chị em không có người nào ! Tết năm ngoái, tôi định trở về Trúc Giang, đến ở nhà Nga hầu tìm lại không-khí gia-dình ngày trước. Tôi tin chắc hai Bác sẽ không quên đứa cháu bất hạnh này. Nhưng nghĩ đến nét mặt lạnh lùng của Nga, bao dự tính bỗng



tiêu tan. Nga có bao giờ hiểu được tâm tình của tôi đâu ? Ngày chung học ở tỉnh, nhiều lần tôi muốn tỏ thật với Nga chỉ để xin Nga một lời hứa hẹn. Song thấy

Nga eòn nhỏ, sợ Nga lo nghĩ mà xao lảng học hành nên tôi ngần ngại. Cho đến khi qua Mỹ-tho học trường Sư-Phạm, chính lúc tôi quyết không còn do dự nữa thì Nga ơi ! cũng chính là lúc Huy đến với Nga rồi ! Tôi có miệng mà không dám nói, có tay mà không dám viết, có tình yêu mà chẳng dám tỏ bày vì tôi biết rằng tình-cảm không phải là điều mua chuộc. Hơn nữa, Huy thật xứng - đáng. Người thanh-niên ấy có đủ điều-kiện và đức-tính cho Nga trao trọn cuộc đời. Hiều vậy, tôi dành ôm mối tình câm lặng.

Với số điểm khi thi ra trường, tôi rất dễ xin dạy tại tỉnh hay ở Sài-Gòn nhưng quả thật, tôi không can-dam chứng-kien cái hạnh-phúc mà chẳng bao giờ tôi có quyền ước vọng.

... Huy đã ra người thiên-cô hai năm rồi. Tuy muộn, nhưng nơi đây tôi xin nghiêng mình trước cái chết anh-dũng ấy. Tôi đã muốn có một thái-độ gì để yên-ủi Nga nhưng sợ Nga hiều làm nên đành im-lặng đến ngày nay.

Một người bạn ở Sài-Gòn đã cho tôi biết rất nhiều về nếp sống hiện-tại của Nga. Tôi cảm-phục tấm lòng chung-thủy đó vô cùng. Nhưng Nga còn quá trẻ, Nga

không có quyền dày-đọa cuộc đời mình như vậy. Người chết đã yên. Kẻ sống còn nhiều bồn-phận, Nga à.

Nếu vẫn xem tôi như một người anh ngày trước, tôi tha-thiết xin Nga hãy trở về hiện-tại và quên quá khứ đau buồn. Không ích gì cả. Nếu Nga cho bức thư này là những lời nói vô nghĩa, vô duyên; nếu Nga cương-quyết chối bỏ những tâm-tình chân-thật sau cuộc sống triền-miên đau khổ thì nơi đây, tôi thật hối-hận và xin lỗi Nga vậy. Nhưng dấu sao, Nga cũng nên hiểu cho rằng đã mấy năm rồi, chẳng có hình-bóng nào thay-thế Nga trong tâm-hồn tôi được. Thôi, thư đã khá dài. Nhờ Nga cho tôi gởi lời kính thăm hai Bác cùng cả gia-dinh Nga được mọi sự an lành. Tôi rất trọng lời nói của Nga”.

Mến chào Nga,
PHUỐC

Nga buông rơi bức thư, ngồi-ngàng. Thật là điều không bao giờ nàng nghĩ tới. Hình ảnh Phuốc như hiện rõ ra. Tướng người dong-dong cao, mắt to và sáng. Giọng nói thật êm-dịu. Những ngày xưa hoa bướm lại chập-chòm trong ký-ức của Nga. Bao tình-cảm hỗn-dộn từ đâu tới tấp làm Nga khó chịu vô cùng.

Nga day mặt vào vách cổ tết một giấc ngủ nhưng Nga biết rằng nàng khó mà nhắm mắt được.

Ngoài nhà, tiếng cười nói vẫn xôn-xao. Tiệc cưới có lẽ đã đến phút vui nhộn nhất. Nga lắng tai nghe Thân nói oang-oango:

— Uống ly nữa chó bạn. Bộ sợ cô dâu chê mùi rượu à? Có tiếng Phuốc đáp gì nghe không rõ. Rồi những giọng cười ha-ha nồi lên. Nga thấy nóng bừng hai má nhưng rồi nàng lại thở dài, nhìn lên nóc mùng trắng toát. Bốn tháng qua mau thật! Nga không bao giờ quên được những thay đổi của mình sau bức thư của Phuốc. Bao đêm dài không ngủ. Nga đã suy-nghĩ thật nhiều. Phuốc có lý. Nga không thể mang mãi hình bóng người tình đã mất trong cuộc sống khắc-khói này. Hai năm đau khổ, có lẽ bên kia thế-giới, Huy đã thông cảm lòng nàng. Nga lại nhớ đến nét mặt ngạc-nhiên và mường rờ của Liên khi nàng đem hỏi ý-kien về việc của Phuốc. Nước mắt Liên long-lanh. Nàng ôm bạn vào lòng mà nói nghẹn-ngào:

— Thiệt vậy hả Nga? Thiệt hả?

Nga chỉ biết gật đầu. Mai đến bây giờ nàng mới thấy mến thương Phuốc. Mấy năm trường cầm lặng. Con người như vậy mà thật thâm-trầm.

Việc hôn-nhân của nàng tiến hành mau lẹ vì không gặp cản-trở nào của gia-dinh. Thật ra, ba má Nga cũng đã bằng lòng Phuốc từ lâu. Hơn nữa hoàn-cảnh Phuốc thật đáng thương. Chàng chỉ còn một người cô ở Đà-Lạt và chính bà đã đứng ra chủ hôn cho lễ cưới này.

Sau một ngày đường rước dâu, Nga thật mệt mỏi. Nàng xin phép vào phòng nghỉ trước. Nga nhìn chiếc mùng lưới trắng tinh, cái vòng hoa, đôi găng tay... còn đè trên bàn, một lố không biết bao nhiêu đồ tặng... Nga nhẹ trở mình: Chiếc gối dài to và bất động. Nga hơi nhíu mày. Chắc Phuốc khờ tâm lắm khi nhờ người may chiếc gối này. Họ đã

nghỉ gì? Vợ chồng mới cưới lại đi may gối dài là làm sao? Nga mím cười cay đắng. Thật ra, trước khi nhận lời cầu hôn của Phuốc, Nga đã thu hết can đảm yêu cầu chàng cho Nga được ở riêng năm tháng đầu gọi là ta-tinh với người đã chết. Phuốc đã cắn môi suy nghĩ. Và chàng ưng thuận. Nhưng đêm nay là đêm động phòng, thế nào chàng cũng phải vào đây. Nga liếc nhìn chiếc ghế bồ đề sẵn hời nào. Nàng cười bênh quơ... Phuốc thật tế nhị.



Có tiếng lắc cắc ở cánh cửa buồng. Nga hơi giật mình, mở to mắt nằm yên bất động. Một cảm giác kỳ lạ chạy vào lòng. Tiệc cưới có lẽ đã tàn. Trong ánh sáng xanh dịu của bóng đèn neon, nàng thấy Phước nhẹ đầy cửa, lách vào phòng rồi cần thận vặn khóa lại. Ngực Nga đập thình thịch. Vẫn cứ chỉ nhẹ nhàng Phước chầm chậm thay áo. Rồi cởi giày. Chàng yên lặng làm như một cái máy. Nga vội nhắm mắt lại, lấy tay đè ngực. Phước tắt đèn. Ánh sáng hiện ra lần này mờ ảo và dịu dàng hơn. Ngần ngừ và lúng túng, Phước nhẹ bước lại vén mùng vợ. Nga nằm yên, gương mặt tuyêt trần. Bên cạnh chiếc gối dài vẫn lạnh lùng và vô duyên lạ. Phước mím môi, thở ra. Cố nép buồn tủi vào lòng, chàng cúi xuống đặt lên trán Nga một nụ hôn dài âu yếm, rồi lặng lặng xách chiếc gối của chàng ra ngoài.

... Đêm càng khuya càng lạnh. Trời Đà-Lạt có khác. Bốn bề im lặng nhu tờ. Nga kéo chăn kín ngực. Nàng không sao ngủ được. Có tiếng Phước trở mình trên chiếc ghế phô-tơ chật hẹp. Nga liếc nhìn chồng mà thấy bất nhẫn trong lòng. Thái độ cao-thượng và có vẻ an-phận của Phước làm Nga vừa kính yêu vừa hối hận. Phước có tội tình gì? Tại sao nàng lại có thể "lý-tưởng hóa" cuộc đời của nàng đến như vậy? Đành rằng đối với nàng, năm

tháng có nghĩa chi đâu, nhưng còn Phước? Trong một cơn xúc động ngập tràn, Nga tự-dưng ngồi dậy. Nàng cắn môi, đầy nhẹ chiếc gối dài dưới chân rồi rón-rén bước xuống giường. Phước thở đều, đầu hơi ngoeo sang một bên, hai tay khoanh lên ngực. Sóng mũi thẳng và cao. Gương mặt thật hiền-lành Nga bỗng nắc lên rồi gục xuống ôm lấy cánh tay chồng nức-nở. Phước tĩnh-giác ngồi ngang. Chàng bật dậy, đỡ vợ lên giường, dịu-dàng:

— Gì thế em?

Nga lắc đầu. Nàng vẫn ôm chồng, nước mắt tuông rơi. Phước hôn lên má vợ, đôi mắt buồn buồn :

— Gì vậy Nga?

Nga cố dằn niềm cảm-xúc, nghẹn-ngào :

— Nga là vợ của anh!

Phước ngạc rồi nhẹ cười :

— Vậy chờ anh có nói gì đâu? Nga vẫn tức-tưởi :

— Không, Nga muốn nói đêm nay Nga...

Phước vội bit miệng vợ, trân-trối nhìn Nga. Chàng bàng hoàng :

— Thế còn...

— Không còn gì hết.

Phước cảm-động và sung-sướng, siết vợ vào lòng. Người Nga như lâ di. Thời giờ-tù kỷ-niệm! Tiền chén dĩ-vang! Trong vòng tay cứng rắn của chồng, Nga thoáng thấy lờ mờ những cánh hoa hồng, hoa trắng quyến vào nhau lồng-lờ khắp bốn phương trời.

(Viết xong ngày 29.11.1963)

ai bảo chúng mình...

*Ai bảo chúng mình ham làm thi sĩ
Ca tụng mùa thu cây lá nhuộm tang
Có phải trước kia dan thành nghiệp dĩ
Trời loang sặc máu — dính thư xiêu tàn*

*Ai bảo chúng mình ham làm thi sĩ
Đường đi nghén bước — ấm ức tủi hờn
Mở mắt nhiều lần không còn hoan hỉ
Mùa thu gây hấn vây lòng cô đơn*

*Ai bảo chúng mình ham làm thi sĩ
Mùa thu lá « đỏ » — mây chiều đê « tang »
Chán cả kiếp người — áo xưa lập dị
Hàng cây xù lá ngập cả trên đường*



★ YẾN - LY
(Quảng-Ngãi — Thu 63)

*Ai bảo chúng mình ham làm thi sĩ
Trời mây ngừng chảy yên lặng thăm nghe
Nửa khu va thức giấc tiếng kêu kinh dị
Những đặng con yêu tờ quốc — vẹn thề*

*Ai bảo chúng mình ham làm thi sĩ
Ca tụng cuộc đời đầm những lệ chan...
Chưa thoát khỏi ra cái vòng mộng mị
Chưa dám mơ lên một cõi Niết-bàn*

*Ai bảo chúng mình ham làm thi sĩ
Thu nay tan tóc — rút tơ đau lòng
Kiếp tắm còn vỏ — tơ oan chưa phi
Trời hòn rung chuyền — khép cửa thiền-môn.*

từ
 học
 thuyết
 nhân
 vị
 tới
 văn
 chương
 nhân
 ngôn
 Thiếu-Sơn

TÔI không chống với chủ-nghĩa nhân-vị. Cũng như tất cả các chủ-nghĩa, chủ-nghĩa nhân-

vị cũng có cái hay của nó. Nhưng không thể đem toàn-bộ chủ-nghĩa nhân-vị mà áp-dụng cho một thể-chế chính-trị, hơn nữa lại cho một chế độ độc-tài. Trong một chế độ độc-tài con người phải biến thành bộ máy hay một-con thú, vậy mà mỗi chút cũng nhân-vị, cũng duy-linh-thật là giả dối, trăng-trọi, lão-lò và đều-giả hét chõ nói.

Người ta bắt công-chức và cán-bộ đoàn-thề phải đi học chủ-nghĩa nhân-vị hết ở Đà-lạt rồi lại ở Vĩnh-Long và rồi họ đã-sở dắc được những gì ?

Họ học được một mớ danh-từ mới để tố-công, để nịnh-bợ, để hoan-hô và để đưa chế độ đến chõ sụp-dồ hoàn-toàn.

Tôi còn nhớ khi tôi ở khu về được mời tới sở Công-an hồi đó còn ở đường Catinat để điều tra lý-lịch. Một ông cõ hỏi tôi đủ thứ rồi yêu cầu tôi cho biết cảm-tưởng về cách đối xử của công-an Việt-Nam so sánh với công-an thực-dân hồi trước. Tôi thẳng thắn trả lời : « Tôi nhìn nhận rằng các ông đã đối với tôi có lẽ-dộ. Công-an thực-dân tôi đã biết nhiều, khỏi phê-

TỬ HỌC-THUYẾT NHÂN-VỊ

bình. Nhưng tôi nghĩ thêm rằng sở dĩ được như thế là nhờ có kháng chiến và đuỗi được bọn Tây di đè đồng-bào tôi thay thế những địa vị của họ. Tôi cũng có chút xíu công trong sự thay đổi này, nay tôi được đồng-bào đổi-xử tử-tế, tôi sung sướng vô cùng. »

Nếu cứ cái trên đó mà đi, còn gì tốt đẹp cho bằng. Nhưng chẳng bao lâu tất cả những người kháng chiến về đều bị lươm hết, bị đối-xử như thù-nghịch và bị giam giữ rất lâu. Có những người không cộng-sản hay chống cộng-sản lần-lần cũng không giữ nỗi lập-trường. Một là họ phải tiếp-tục tranh-dấu mà không thể tranh-dấu công-khai được, họ phải rút vào bí-mật và trực tiếp hay gián tiếp mở rộng Mặt-Trận chống Ngô. Hai là họ phải đầu hàng họ Ngô, học thuyết nhân-vị để làm những việc phản nhân-vị như tất cả mọi người.

Danh-từ nhân-vị được dùng một cách hết sức bừa-bãi, tràn ngập trong sách vở báo chí, lèn nghèn ở xó-chợ, đâu đường nhưng tư-tưởng nhân-vị chẳng thấm nhuần vào ai hết. Từ chánh quyền cho đến các

đoàn-thề đều thiểu nhân-vị trong cách đối-xử với đồng-bào cùng máu mủ. Một người bị bắt tới phòng điều-traj, bị đánh quá lién-phản-dối ; « Ông làm như vậy là xúc-phạm nhân-vị, là trái với những điều 10, 11 trong Hiến-pháp. » Ông liền quắc mắt nạt rằng : « Đ... mẹ mầy, bộ tao ký hiến-pháp sao mà mầy nói Hiến-pháp với tao. » Báo-chí vừa khui ra ở miền Trung Phong-Trào cách-mạng quốc-gia đã bắt phạt 500\$ một đồng-bào vắng mặt trong một cuộc biều-tình do Phong-Trào tổ-chức. Khỏi cầu Bình-lợi trên đường đi Bình-Dương có một cánh đồng, có tên là đồng Chó Ngáp. Thình-lình xuất hiện ở đó một tấm bảng sơn chữ lớn : « Đồng Cộng ngáp ». Ý chừng người ta muốn chửi cộng-sản, gọi họ là chó và bắt họ phải ngáp khi qua đồng chó ngáp. Nhưng họ vừa ngáp vừa tức cười vì cái lối phản-tuyên-truyền vô ý thức và thiểu giáo-dục đến thế là tột-độ.

Khi đề ra chánh-sách Chiêu-Hồi người ta đặt ra một danh-từ mới là *qui-vị viên* để gọi những người về đầu-hàng. Đường như ông Cố đã đặt ra danh-từ đó và giải-thích rằng hướng-ứng chánh-sách chiêu-hồi tức là về với chủ

nghĩa nhân-vị. Một khi ở miệng Ông Cố thốt ra thì cái gì cũng tốt đẹp, cũng hoàn-hảo và cán bộ cấp dưới cứ đua nhau rập theo. Nhưng rồi danh-tù đó biến mất mà được đổi là *qui-chánh*, nghe được hơn.

Tức cười nhứt là những xe sơn xanh của Cảnh-sát Đô-Thành mỗi xe đều có sơn 2 chữ như *Nhân-vị*, *Nhân-quyền*, *Nhân-đạo*, *Nhân-Ái*, vv... Nhưng lại có cả *Nhân-thế*, *Nhân-Phong* rồi *Nhân-ngôn* nữa. *Nhân-ngôn* là gì? Theo tôi hiểu thì *Nhân-ngôn* là một loại thuốc độc như thạch-tín, mā-tiền.

Tù học-thuyết nhân-vị mà đi tới văn-chương nhân-ngôn thì thật là quá-đáng và khủng-khiếp vô-cùng.

Vậy mà tình-trạng hỗn-loạn như thế cứ kéo dài hết năm

này qua năm khác trong một nước được gọi là văn-hiến như nước ta. Nói tới văn-hiến lại nhớ tới *Cây Văn Hiến* do sáng-kiến của một nhà văn và do một họa-sĩ vẽ ra, in rất nhiều bản và treo khắp mọi nơi, nhất là trong các công sở. Các bạn chịu khó kiểm một « Cây văn hiến » và ráng đọc những danh nhân ghi trong đó, nhứt là những « danh nhân » hiện-đại, các bạn sẽ có những ấn-tượng kỳ-quặc đối với dòng Văn-hiến của ta. Đáng lẽ nó phải tiến triển theo đà tiến triển của dân-tộc là từ nhỏ đến lớn, từ hẹp ra rộng. Nhưng « cây văn-hiến » ấy lại mọc lộn đầu và tới hậu bán thế kỷ XX nó đã thoái-bộ một cách kinh khủng vì nó chỉ được tiêu biếu bằng những nhân vật của chế độ nhân-vị đã uống phải nhân-ngôn!



* LÝ-LUẬN TRẺ CON

Thầy giáo gọi Tý lên và bảo :

— Bài luận tả về « con chó » của em tồi quá. Chẳng những thế nó còn giัง hệt bài luận của Sứu, em của Tý.

— Thưa thầy, lẽ dĩ nhiên, Tý đáp. Vì ở nhà con chỉ có một con chó mà thôi.



nhà văn trốn nợ

* Dostoevsky • Vũ-minh-Thiều dịch

MẤY LỜI NÓI ĐẦU. — Fédor Mikhaïlovitch Dostoevsky sinh ngày 30 tháng 10 năm 1821 tại Mac-tu-khoa. Ông qua tuổi thơ ấu trong khu bệnh viện Marie, một nhà thương thí, vì ông thân làm y-sĩ trưởng bệnh viện này. Sau đó, ông cùng anh lớn đến Saint Petersbourg theo học trường Công-tác binh vụ và trong thời gian này, ông thân sinh bị bọn tá điền hạ sát một cách hết sức dã man. Nghe tin cha chết, ông ngất lịm đi, chân tay co quắp và từ đó mắc bệnh động kinh suốt đời.

Trong tuổi thơ ấu, ở bệnh viện, ông chú ý đến những bệnh nhân nghèo, lón lên ở Saint Petersburg, sống chật vật, ông lại nghĩ đến những đồng bào xấu số. Ở trường ra, ông đóng trung úy, nhưng vì yêu mến văn chương, ông không có ý theo đuổi nghề binh. Viết xong cuốn tiểu thuyết đầu tay, « **Những kẻ khốn cùng** », ông dut dè đọc cho bạn hữu nghe. Các bạn ông đưa cho Biéliniski, nhà phê bình nổi danh thời đó. Nhà đại văn hào, sau khi mải miết đọc đến tận đêm khuya, vội vã đến gọi cửa nhà ông vào lúc hai giờ sáng, hoan hỉ tỏ lòng hâm mộ của mình. Sự thành công về đường văn nghệ đã chắc chắn, nhưng không bao giờ Dostoevsky được hưởng giàu sang. Sự túng thiếu và bệnh tật dày vò ông suốt đời. Năm 1846, ông tham dự một cuộc ám-mưu chính-trị. Ông yêu xú sở một cách nồng-nàn và rất đau đớn thấy tồ-quốc bị kìm hãm dưới một chế độ hà-khắc, cõi-lỗ. Cuộc ám-mưu bại-lộ, ông cùng các bạn bị bắt và kết vào tội tử hình. Mãi đến lúc ông đã lên đoạn đầu dài, lệnh án-xá mới ban bố. Kỷ-niệm hãi-hùng này được nhắc nhở mãi trong các tác-phẩm của ông. Án tử-hình đòi ra bốn năm đầy-ải sang Tây-Bá-Lợi-Á, xiềng-xích nặng-nề đeo liền ở chân. Nhưng không vì thế ông mất can-dảm. Ông tranh đấu với bệnh tật, với cảnh cơ-hàn, với sự nghèo nàn nhưng không bao giờ rời quản bút. Ở ngực thắt ra ông đe lại cho hậu thế một tác-phẩm « **Kỷ-niệm về ngôi nhà những người chết** », theo thể truyện. ông kể lại đòi lao tù của mình ở Tây-Bá-Lợi-Á. Cuốn « **Tội lỗi và hình phạt** », đã đưa ông lên đài vinh quang, tuy vậy bệnh tật, sự túng thiếu và tang tóc vẫn theo dõi ông nên đối với những kẻ khốn-cùng và xấu-số, ông rất hiều biết và hết sức bao chữa và-bệnh vực. Chưa viết xong được phần thứ hai cuốn danh phầm « **Anh em Karamazov** », thì ông mất, ngày 26 tháng giêng năm 1881.



CUỐN «Crime et Chatiment» được hoan nghênh nhiệt liệt. Tên tác giả được hầu khắp mọi người nhắc nhở. Người ta kề liền tên Dostoevsky với Tolstoi

và Tourgueniev (1). Danh ông vang lừng khắp nước. Nhưng dù nỗi danh, Dostoevsky (1) Hai nhà đại văn hào Nga đồng thời với Dostoevsky.

Dostoevsky vẫn không thoát được những sự bê bối về tiền bạc. Ngày 1 tháng 11 sắp tới là kỳ hạn chót ông phải giao cho nhà xuất bản Stellowsky một cuốn tiểu thuyết mới mà ông chưa viết được một giòng nào. Ngày 1 tháng 10, Milioukov, bạn ông đến thăm ông và ghi lại những giòng này :

«Dostoevsky đi đi lại lại trong gian phòng, miệng hút thuốc lá, bộ điệu ông rất bối rối.

Tôi hỏi :

— Có gì thế ?

Ông trả lời, vừa nói vừa đi :

— Thật nguy khốn, tôi chết mất.

— Có gì thế ? Việc gì ?

— Anh có biết tôi và Stellowsky đã ký kết hợp đồng ra sao chưa ?

— Anh có nói với tôi chuyện này, song tôi không rõ chi tiết ra sao ?

— Đây, anh coi.

Ông đến gần bàn viết, lấy một tờ giấy và chìa cho tôi xem, rồi lại đảo bước đi trong phòng.

Tôi hoảng sợ quá. Không những Dostoevsky nhận một số

tiền nhỏ mọn quá về các tác phẩm trước của ông, nhưng ông lại bắt buộc phải giao một tác-phẩm mới vào tháng một, nghĩa là năm tháng sau ngày ký giao kèo, một truyện mới chưa xuất bản, ít nhất phải đủ mười tờ in lớn, nếu không Stellowsky có quyền in các tác phẩm về sau đây của Dostoevsky mà không phải trả tiền bản quyền nữa.

Tôi hỏi :

— Quyền này đã viết được nhiều chưa ?

— Chưa viết được một giòng nào.

Milioukov hoảng sợ, đề nghị họp mấy bạn lại rồi chia mỗi người viết một chương, nghĩa là mấy người cộng tác đề viết.

Dostoevsky trả lời :

— Tôi không bao giờ ký tên vào tác phầm của người khác viết !

Milioukov liền đề nghị ông đọc cho một nữ tước ký viết truyện này. Nhưng Dostoevsky e ngại. Ông có thể quen lối này được không ? Và còn tìm ở đâu ra một nữ thư ký có khả năng ?

Milioukov sốt sắng :



— Tôi sê lo việc này!

Ngày hôm sau, ngày 2 tháng 10, Milioukov tới bà Olchine, quản đốc một trường dạy tóc kỵ và đề cập chuyện này. Ngày 3 tháng 10, vào lúc 6 giờ chiều, bà Olchine tới gần một nữ sinh của bà và vắn tắt nói :

« — Anna Grigorievna, em có thuận làm một công việc về tóc kỵ không ? Người ta nhờ ta và ta nghĩ ngay đến em ».

Ngày 4 tháng 10 năm 1866, Anna Grigorievna Snikine rời nhà cha mẹ buổi sớm, qua tiệm sách ở Gastiny Dvor mua vài cây bút chì và một cái cắp, rồi tiến về hẻm Stalarnyi, tới nhà Dostoievsky. Anna là một thiếu nữ nhỏ bé, mới hai mươi tuổi, bộ mặt xanh xao, cặp mắt đẹp và tươi. Nàng sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Nàng đã tốt nghiệp trường trung học với huy chương vàng. Nếu mẹ nàng vui lòng đề nàng làm thư ký cho một nhà văn, vì thủa sinh thời cha nàng là người rất khâm phục Dostoievsky. Thật ra Dostoievsky là người thế nào ? Đối với nàng, ông phải là người đồng tuổi với cha nàng, một người béo mập, tóc rụng hết, hoặc một người cao lớn, gầy đét và rất nghiêm nghị ? Nàng cũng không nhớ hết tên các nhân vật trong truyện Pauvres gens (Những kẻ khổ cùng) của Dostoievsky. Biết làm thế nào nếu Dostoievsky hỏi về truyện này ? Thú thật là quên hay giả vờ là dũng trí ?

Lúc 11 giờ, nàng tới trước ngôi nhà Dostoievsky trú ngụ. Đó là một ngôi nhà lớn, chia ra rất nhiều phòng, giống như

NHÀ VĂN TRỐN NG

ngôi nhà của Raskolnikov (1) trong truyện Crime et Châtiment.

— Phòng số 13 ?

— Ở dưới cửa tờ vò, tầng gác thứ hai », người gác cửa trả lời nàng.

Gian phòng nàng vào khá rộng, đồ đạc sơ sài chỉ có một đi-văng, vài chiếc ghế và một bàn. Nàng vừa mới ngồi thì cửa mở và Dostoievsky bước vào, xin lỗi nàng là đã đến chậm.

Nàng ghi trong sổ nhật ký của nàng :

« Ông người tầm thường. Tóc màu hung đỏ, chải đầu rất mượt. Nhưng cặp mắt của ông làm tôi chú ý nhất. Dostoievsky mặc chiếc áo « ja-két » dạ màu xanh đã sờn gấu, nhưng cổ và tay áo sơ-mi thì thật trắng. Ông tiến về phía nàng, bộ dạng mệt mỏi, chán chường, như tuyệt vọng. Quả vậy, ngày hôm qua, một cơn động kinh dữ dội vừa vật ông, đến nay vẫn chưa lại sức. »

Ông mời Anna ngồi, giọng nói buồn rầu và nhờ nàng viết một đoạn bài đăng báo Messager russe. Ông đọc nhanh quá và nàng phản đối :

— Ai lại đọc nhanh như thế

này ? »

Sau đó, khi nàng dịch bản tốc ký ra chữ thường, ông đi dạo trong phòng và tỏ vẻ bức tức :

— Thật là dài ! Có thể mất nhiều thời giờ như thế này để dịch một đoạn như thế à ? »

Sau khi soát lại, ông thấy có cô như ký của ông quên đánh dấu câu và có chỗ nàng đánh dấu không rõ, ông than phiền :

— Không thể được ! Không thể được ! Tôi chịu không thể đọc được hôm nay nữa. Ngày mai cô lại đây. »

— Thôi mẹ ơi ! mẹ đừng nhắc đến gã Dostoievsky này nữa ! » Anna vể kêu với mẹ.

Nhưng ngày hôm sau, nàng vẫn đến và lần này công việc làm có tồ chức hơn. Dostoievsky vui vẻ đọc những chương đầu quyền « Le joueur » (2). Thỉnh thoảng ông lại ngừng lại, kèn nàng nghe một vài mẩu chuyện về đời ông : ngày thơ ấu, thời bị bắt và giam cầm, lên đoạn đầu dài và những năm đầy ái

(1) Vai chính trong truyện Crime et Châtiment của Dostoievsky.

(2) Gã đánh bạc.

sang Tây-bá-lợi-á... Nàng chăm chú nghe, sung sướng và cảm động nghe con người đã dạn dĩ đau đớn, lo nghĩ quá nhiều, tuy vậy còn chú ý đến nàng.

« — Ngày hôm qua, chúng ta viết được bao nhiêu trang? Ta có xong được kịp ngày không? »

Cuốn tiểu thuyết, cứ như vậy tiến dần dần và Dostoevsky thấy vững tâm. Ông cảm thấy vui vẻ làm việc cạnh một thiếu nữ xinh tươi và khả ái. Ngay việc đọc một cuốn tiểu thuyết tình ái cho nàng viết, ông cũng vừa thấy ngượng ngùng vừa vui sướng.

Ngày 30 tháng 10 năm 1866, sau 25 ngày làm việc vui vẻ, cuốn « Le joueur » hoàn thành và có thể đưa lên khuôn in được. Ngày 1 tháng 11, Dostoevsky tới tìm Stellowsky để giao bản thảo. Nhưng nhà xuất bản đã mưu tính trước: y đã tính khác có việc, người nhà không biết ngày nào y về và ở nhà, người quản lý từ chối không nhận cuốn tiểu-thuyết, viện-cớ không nhận được chỉ-thị của chủ về vấn-dề này. Vì vậy Dostoevsky nảy ra ý nghĩ đem bản-thảo này trình Cảnh-sát cuộc và gửi bản thảo cho viên quản đốc nhà xuất-bản, rồi lấy một giấy biên-nhận có ký tên và ghi rõ ngày tháng.

Mưu sâu của nhà xuất-bản đã không thành, quyền truyện đã được giao đúng ngày, nhưng xem ra Dostoevsky không được hài-lòng.

Ông đã quen thuộc với cô nữ thư-ký ngày nào cũng đến nhà ông và thường say-mê thảo-luận với ông về các nhân-vật trong các truyện của ông. Có nàng, công việc thấy dễ-dàng và vui-vẻ. Suy nghĩ, chuyện trò và sống gần nàng thật dễ chịu.

Nghỉ đến sắp phải xa rời nàng, ông cảm thấy buồn rầu. Ông liền đến thăm bà mẹ Anna và đề-nghị để cho cô con gái bà « cộng-tác » với ông về maryl chương cuối quyền Crime et Châtiment. Anna nhận lời ngay. Ngày 8 tháng 11, nàng lại sửa-soạn đến làm việc tại nhà Dostoevsky.

Ông tiếp đón nàng, bối-rối lâ-lùng. Mặt nhợt-nhạt và cảm-động, ông cởi áo tai cho nàng và dẫn nàng đến ghế ngồi. Ông ngắm khuôn mặt trong sáng mà thời-gian chưa in dấu vết, khuôn mặt giản-dị và hồn-hở. Nàng thật trẻ! Nàng chẳng hiều gì về cuộc đời cả! Ông yêu nàng biết bao! Nhưng làm thế nào có thể thú với nàng mối tình này, ông đau ốm, nghèo nàn và nợ nần

xâu xé tối ngày. Ông sợ nàng từ chối, quyết nhiên là nàng từ chối... Ông nói :

« — Ngày, Anna, tôi nghĩ tới một quyền truyện mới. Nhưng đoạn-kết làm tôi bối-rối. Tâm-lý của một thiếu-nữ có liên-hệ trong đoạn này. Nếu tôi ở Mac-tư-khoa, tôi có thể hỏi Sonia cháu tôi. Nhưng hôm nay, tôi nhớ nàng... »

Rồi ông kè cho nàng nghe chuyện một họa-sĩ « một người không còn trẻ trung gì nữa, vào trạc tuổi tôi.. » Nhà họa-sĩ đó sống cuộc đời quá chật-vật, cha chết, vợ chết, cả những người thân cũng đều qua đời, cho đến người chị yêu dấu cũng chết, y sống cô đơn, thất vọng và khồ-sở, nhưng vẫn khao-khát một hạnh-phúc mới. Vào lúc này y gặp một thiếu nữ dju-hiền, thông-minh và dễ cảm : « Nàng xem thiếu nữ đó có thể yêu chàng I oasi được không? Nàng thử đặt vào địa-vị người con gái đó một phút thôi. Hãy cho nhà họa-sĩ đó là tôi, thú thật với nàng mối tình chân thành, xin cưới nàng làm vợ, nàng thử nghĩ xem và trả lời cho biết? »

Ông ngừng nói, ngượng vì sự láo-bạo của mình. Vì lời nói

này, ông sẽ làm tan vỡ tình bè bạn với nàng chăng? Lời nói của ông có thể làm nàng sợ hãi, nàng là người trong trắng không nghi-ngờ điều gì? Nhưng Anna nhìn ông bình-thản và vui-vẻ. Rồi nàng trả lời giản-dị :

« — Tôi trả lời là tôi yêu ông, suốt đời tôi yêu ông.. »

Gia-dình người anh mà Dostoevsky cưu mang sau khi anh ông mất, người con vợ trước của ông nhận thấy quyền lợi của họ bị đe-dọa vì sự liên-kết này nên đều phản đối. Họ cố giải bầy cho ông biết thật là kỳ cục, có thể nói là tà dâm nữa, nếu một « ông già » lấy một « thiếu nữ măng sưa » như thế này. Những lời chê-trách này làm cho Dostoevsky khồ-sở vô cùng vì trong thâm-tâm ông vẫn còn nghi ngòi tình yêu này.

Anna ghi trong sổ nhật-ký của nàng :

« Tuổi trẻ của tôi làm cho ông bối-rối vô ngần. »

Về sau, ông thô-lộ với một người bạn gái : « Tôi nhận thấy cô nữ tóc-ký của tôi chân thành yêu tôi, mặc dầu nàng không nói ra miệng. Về phần tôi, càng ngày nàng càng làm tôi vừa ý. Từ ngày anh tôi chết đi, cuộc

đời đê chūi lén đầu tôi và làm tôi buồn bã lè lùng. Tôi đê nghị xin cưới nàng và nàng ưng-thuận ngay... Tuổi hai chúng tôi quá chênh-lệch (hai mươi và bốn mươi tu), nhưng tôi càng ngày càng tin-tưởng rằng nàng sẽ sung-sướng, nàng là người từ tâm biết yêu đương. »

Bức thư ông gửi cho người bạn gái của ông thô lộ sự bối rối, sự ngượng ngùng rõ rệt. Ông tưởng như phạm tội. Xung quanh ông, người ta bàn tán, gán cho ông là kẻ điên rồ, dâm dăng ! Nhưng mặt đầu thế nào, ngày 15 tháng 2 năm 1867, vào 7 giờ tối, Dostoevsky cũng vẫn làm lễ kết hôn với Anna Grigorievna tại nhà thờ Trinité.

Nhân dịp lễ sinh nhật Anna, Dostoevsky viết cho nàng bức thư đầu : « Em là tất cả của anh trong tương lai. Em là hy vọng và tín ngưỡng của anh, em là hạnh phúc, tất cả... » Và vj hôn thê trẻ tuổi nhận được thư này vừa cảm động vừa băn khoăn. Nàng có xứng đáng với nhà văn hào không ? Nàng có đảm đang được công việc và trách nhiệm bồng trùt lên đầu nàng không ?

Nàng chỉ biết hy sinh tất cả. Năm 15 tuổi, nàng đã ngưỡng

một người chồng tương lai của nàng. Và nàng sùng bái ông suốt đời, mặc dầu không hiểu hết được nhà đại văn hào, và luôn luôn cố gắng làm cho ông sung sướng.

Về ông, nàng tạo hình ảnh một người dàn dị, dễ thương. Vốn là con người trung lưu, nàng coi chồng cũng thuộc về giai cấp của nàng. Nàng chất phác, tên hình dung chồng là một người cha gương mẫu, trong trắng, không lỗi lầm, không có những ý tưởng thấp kém, hiền hòa khả ái và dàn dị, chẳng giống những người phứa tạp và tàn ác. Nàng vốn không thông minh nhiều. Nàng cũng không có học thức rộng, mặc dầu có tấm huy chương vàng. Nhưng nàng rất thực tế. Nàng không làm cho cuộc đời của nhà văn hào thêm phong phú, có những sự đê mê kỳ di. Nàng cũng không làm giàu thêm cái kho tàng này với bàn tay của một người nội trợ kiều mẫu.

Nàng cần thận, tiết kiệm, đức hạnh, chăm chúc những sở chí tiêu, xem xét những giấy hợp đồng của chồng, làm cho các chủ nợ phải lùi bước, chép lại những văn phầm của ông, xếp lại cho thứ tự, không khác

NHÀ VĂN TRỐN NỢ

giì một người nội trợ săn sóc bếp nóc, nàng thật xứng đáng là kiều mẫu người đàn bà có tài xếp đặt lại gọn gàng tất cả những thứ gì đê hồn độn.

Nàng như quét sạch bụi bặm cuộc đời của nhà đại văn hào. Gần ông, nàng không phải là nàng thơ, nhưng là một bà phuộc, mà chính thật Dostoevsky cũng không cần một nàng thơ, ông chỉ cần một bà phuộc thôi.

Những ngày đầu sau cuộc kết hôn thật khó khăn. Chị dâu và các cháu của Dostoevsky thấy quyền lợi của mình bị thương tồn đố xử lạnh nhạt với nàng và gây ra nhiều sự bức bối.

Những sự rối ren trong gia đình thường xảy ra luon. Sức khỏe của Dostoevsky cũng vì thế mà suy giảm. Ông bị những trận động kinh thật hãi hùng.

Nàng ghi vào nhật ký những cơn đau kinh khủng này :

« Tôi đở vai Fédor và cõi ngang chèng ra nằm ở ghế dài, nhưng tôi hết sức hãi hùng thấy người chàng cứng đờ lăn xuống đất,

giữa lúc tôi không còn đủ sức đỡ chàng nữa. Tôi đầy chiếc bàn và dọn chỗ cho bệnh nhân nằm dài xuống nền nhà, rồi tôi ngồi gần chàng suốt thời gian chàng ngất lịm đi, tôi giữ đầu chàng trên đầu gối tôi... »

« Chao ôi ! Tôi thật buồn vô ngần. Sau cơn nguy kịch này, chàng lại bị một cơn khác dữ dội hơn nữa, mãi hai giờ sau chàng mới tỉnh và kêu đau khắp mình. Thật là một cảnh tượng hãi hùng hết sức! ».

Dostoevsky cũng viết cho bạn :

« Thật không sao chịu nổi những cơn động kinh này, gân cốt và đầu óc đều thấy như rung chuyền cả. Tôi thấy trí óc mình lu mờ hẳn đi »

Các bác-sĩ khuyên ông nên xuất ngoại. Anna rất tán thành ý kiến này và Dostoevsky cũng không cần mong gì hơn, vì các chủ nợ quấy rầy ông nhiều quá.

Nhưng khi ông báo tin ý muốn xuất ngoại, cả gia đình đều phản đối, vì trước ông có hứa sẽ thuê một biệt thự cho gia đình anh ông đi nghỉ mát

Trong mùa hạ. Nếu ông bỏ ý định này, có nhiên ông phải dồn bù họ và để lại một số tiền cho họ sinh sống trong thời kỳ ông đi vắng. Mỗi người đòi hỏi một cách. Số tiền để lại lên tới trên một nghìn « rúp » (1) mà Dostoievsky nay chỉ còn vừa lúng một nghìn « rúp » thôi. Ông bảo vợ :

« — Anna, em xem đó, trời hẳng cản chúng ta là gì ? Nếu chúng ta xuất ngoại vào mùa uân này, chúng ta cần phải có hai nghìn « rúp » mà nay chỉ có một nửa. Nếu ở lại đây, ta có thể sống yên tĩnh trong hai tháng... »

Giữa lúc này, bọn chủ nợ lại ẩn công và dọa bỏ tù ông.

Ông viết...

« Đúng về một phương diện lẽ nhà lao cũng có ích cho tôi. Tôi có thể tích trữ một số tài liệu để xây dựng một « Ngôi nhà của những kẻ chết » thứ hai (2) và sẽ đem lại một lợi íc từ 4 đến 5.000 rúp, nhưng tôi mới cưới vợ và nữa tôi có nhu cầu được những sự bức bối trong nhà lao Tarssov (nhà

tù những kẻ thiểu nợ) trong mùa hạ này được không ? »

Theo lời khuyên của mẹ, Anna đề nghị với Dostoievsky đem cầm tất cả những đồ đạc riêng tay của nàng để chi về cuộc hành trình. Nàng ưng bở của riêng của mình còn hơn chịu đựng sự đói vĩ trong gia đình. Vả còn giải pháp nào hơn nữa, vì ngày một ngày hai, người ta có thể bắt Dostoievsky vì thiểu nợ. Dostoievsky bắt buộc phải ứng thuận.

Ngày 12 tháng 4 năm 1867, bọn chuyên môn đến đánh giá những đồ đạc nghèo nàn của Anna Grigorievna và ngày 14 tháng 4, vào lúc 5 giờ chiều, hai vợ chồng nhà đại văn hào rời thành phố Saint Petersbourg mà họ chỉ trở lại sau bốn năm.

● * ●

Viết theo cuốn Dostoievsky của HENRI TROYAT

(1) Tiền Nga thời Nga-Hoàng.
 (2) Souvenirs de la Maison des Morts — Kỷ-niệm về Ngôi nhà những người chết, Dostoievsky viết về những ngày lao tù tại Tây bá-lợi-á.



Lá thư PARIS

Paris 26-11-1963

★ Minh-Đức

Bạn thân mến,

LÂU lắm hôm nay mới được một ngày chủ nhật rồi, sướng ghê bạn ơi. Buổi sáng đèn Orly uống cà-phê, bạn có mê không ? Vừa uống vừa nhìn máy bay lên xuống, vừa lắng nghe giọng nói ngậm ngùi của cô chiêu dãi viên qua máy phát thanh.

Chiều đi dự buổi nói chuyện về tình hình Việt nam của ông Nguyễn-Ngọc-Bích trình bày, do cô Hồ-Xích-Vệ tổ chức.

Chưa lần nào có dịp kè với bạn về những hoạt động của người Việt bên này nhưng chắc bạn cũng đã biết ít nhiều do các báo chí hoặc tin tức của những kè đi, về mách lại.

Người Việt rất thích lập nhóm, chơi riêng, có lẽ vì tình hình chiến tranh còn kéo dài nên lòng người còn nghi kỵ nhau chứ ai lại chẳng biết câu : « Một cây làm chẳng nên non », bạn nhỉ.

Hôm nay Minh-Đức của bạn hân hạnh được nhóm cò

Về mòi, lè thường trường nhóm vẫn là đàn ông, nhóm này đặc biệt hơn ở chỗ trống nhóm là một thiều nữ trẻ, đẹp có học thức và có rất nhiều thiện chí. Nói đê cho bạn mừng, không phải người đàn bà nào cũng tóc dài từ tường ngắn cà đầu.

Giày mòi bảo 3 giờ nhưng đèn 4 giờ mới khai mạc, chẳng có gì đáng trách lắm, vì người Việt ít dịp gặp nhau nên lúc gặp cũng phải đê thì giờ trao đổi vài câu chuyện chư bạn. Cô Vé lại còn là chủ bút kiêm chủ nhiệm một tờ báo : « Con đường xây dựng mới » tên hơi dài nhưng tôn chỉ và mục đích đều nằm gọn vào đây cả.

Cuộc nói chuyện gồm có hai phần, phần trình bày tình hình chính trị ở Việt-Nam và phần thảo luận.

Mục trình bày về tình hình chính trị thì như các bạn đã hiểu tuy nhiên ông Bích có nhân mạnh ở điểm phong trào tranh đấu chống chính phủ Ngô Đình Diệm đã qua, bây giờ ông Bích không muốn làm chính trị nữa và điều cầu mong là làm sao cho nước nhà hết chiến tranh. Đây cũng hẳn

là nguyện vọng chung của tất cả mọi người.

Ông Nguyễn ngọc Bích người Nam, dáng điệu hòa nhã, nụ cười hoi miê mai mỗi lần bị các anh em chàt vân.

Trong cuộc hội họp hôm nay toàn các bậc trí thức, mỗi ông đều trong túi ba, bồn cái bằng cấp cao đẳng. Chỉ tiếc rằng những cái bằng cấp ấy từ lâu nay chỉ có dân tộc Pháp được nhờ (profiter) mà thôi.

Cuộc bàn cãi hào hùng sôi nổi, nhưng rồi cũng như phần đông số phận của những cuộc bàn cãi hào hùng khác nghĩa là không đưa lại một kết quả gì. Nghe sơ qua thì kẻ ngu dốt đèn mây cũng phải biết rằng ông nào cũng đầy nhiệt huyết, đều thương thông thiên văn, hạ đạt địa lý (sic ! M.Đ. nói chữ). Ông nào cũng đọc báo Mỹ, báo Anh vanh vách, thuộc lòng từ sô ngày, sô trang, và lòng yêu nước của ông nào cũng đầy ấm áp... Nhưng.. nhưng.. nhưng...

Hình như bằng cấp không ưa thời loạn, bằng cấp chỉ đợi khi nào hoàn toàn thái bình mới về nước đê xây

dựng. Có lý lầm đầy chư bạn, nước ta còn nghèo, còn thiều thòn nhiều quá, mà các ông với những tầm bằng cấp to tát như thè thì về nước đê làm gì. Chẳng lẽ chịu xuồng thòn làm thầy giáo làng sao. Ở kinh đô thì các trường đại học đã chật hết ghê. Vì thè nên bằng cấp dành sòng ở hải ngoại, vừa có việc làm nhàn nhã, vừa khỏi lo sợ gì.

Sô người yêu nước trên lý thuyết ày rất nhiều. Ai cũng thấy rằng mình là viên gạch quý chỉ đáng dùng đê xây những con rồng con phượng bên trên, còn phần nền móng là của cái thứ đá sỏi vụn, bay làm sao mặc bay.

Rất nhiều bạn ngoại quốc hỏi tôi sao dân Việt-Nam giỏi thè, ông nào cũng đầy bằng cấp rồi ai làm dân đen. Trong vài chục năm nữa thì nước Việt sẽ là một nước toàn cả quân tử mà thôi mặc dầu chữ có câu vô tiêu nhân bất thành quân tử. Nội các chỉ có mười mây ghê bộ trưởng với một ghê tổng thống mà có hằng trăm hàng nghìn người xun xoe, nguy quá bạn ơi.

Hôm nọ, gặp một giáo sư, giáo sư kè cho tôi nghe một câu chuyện rất khôi hài và cũng rất cảm động, tôi không tin nhưng giáo sư bảo rằng có thực, tôi cứ kè ra đây rồi tùy bạn tin được hay không nhé. Chuyện một bà vợ rất yêu chồng, rất tin tưởng ở cái tài, và cái lòng yêu nước trên lý thuyết của chồng nên đã bỏ ra một thời gian đê ngồi may hai lá cờ. Một lá lớn dùng đê treo ở đình tổng thống và một lá nhỏ đê treo vào xe hơi của cụ Tông.

Hiển thê đèn thè thì thôi phải không bạn, thè mà đức ông chồng không làm tổng thống thì phí của hai lá cờ ày biết mây. Nhưng tôi chắc rằng thiên hạ muôn mía mai cái lòng yêu nước trên lý thuyết mới đặt ra thè chứ có lẽ nào...

Tôi vừa điện thoại hỏi Bác sĩ Nguyễn Trần Huân về kết quả của buổi họp hôm qua rồi ra sao, hình như là ông nào cũng rã về với một sự bức túc vi.. chúng nó dột.. Đêm ày tha hồ cho vợ con

khô tai, Bác sĩ Huân không đồng ý với tôi về quan điểm : bằng cấp của người Việt chỉ có người Pháp được nhờ, nôm na mà nói thì nước bé cung cấp cán bộ cho nước lớn. Bác sĩ Huân bảo đâu cũng là người, tuy đầu không đen nhưng máu đỏ. Thè là tôi dành nghiêng minh quy phục cái triết lý bác ái ấy.

Bác sĩ Huân còn hỏi rằng Minh-Đức có về không, thưa đã gửi đơn còn sự được về hay không là chuyện khác. Quê hương đang cần đá sỏi vụn,

nếu lúc này không về thì bao giờ mới về, phải không bạn, trong lúc nước nhà có nhiều chuyện lo mà mình lái xe lên Orly ăn điểm tâm thật đáng đánh đòn. Nhưng chắc bạn cũng tha thứ cho những đứa nào biết hồi lõi.

Còn nhiều chuyện vui như chuyện bà Tông may cờ ày lầm bạn ạ, đè dần dần tôi sẽ kè cho bạn nghe, nếu bạn muốn.

Hẹn bạn thư sau.



* KHÔNG MAY CHO ANH

Một người bị giòng nước cuốn đang chơi với trên sông kêu cứu !

Lúc ấy có một người đi qua. Anh ta đứng lại nhìn rồi đưa tay lên miệng làm loa và nói lớn :

— Thật không may cho ông... Tôi đã cố huy chương dành dụnh nhân dịp đã cứu một người sắp chết đuối rồi.



★ Thảm-thị-Hà

THƠ TRẦN TUẤN-KIỆT

SA-GIANG XUẤT-BẢN
1963

TRẦN-TUẤN-KIỆT là nhà thơ trẻ có cái may-mắn được nhiều người nâng đỡ.

Người đầu tiên nhận thấy ở Tuấn-Kiệt một tài thơ vừa chớm nở là nhà văn Nhất-Linh Nguyễn Tường Tam. Chính Nhất-Linh đã trình-bày những đoá hoa sơ-khai của chàng ở giai-phẩm Văn-hóa Ngày Nay.

Người thứ nhì có cặp mắt xanh đầy thiện-cảm với Sa-Giang là thi-sĩ Nguyễn - Vỹ. Chính Nguyễn-Vỹ là người hiều Tuấn-Kiệt nhiều hơn ai hết nên mở rộng cửa Tao-dân Bạch-Nga để cho nhà thơ trẻ tuổi bước vào.

Sau đó, còn Tam-Ích, Bùi-Giáng, Trần Dạ-Tử, Vương Tân...

Các nhà văn, nhà thơ trên đã tận tâm khích-lệ Sa-Giang. Nhờ vậy, « Thơ Trần Tuần-Kiệt » ra đời giữa những mý-cảm và mý-tình bao-bọc.

Thơ Tuần-Kiệt mang cái sắc-thái Đông-Phương với hình-thúc thật giản-dị nhưng nội-dung thật súc-tích. Nhiều bài thơ của chàng còn e-ấp cái không-khí Thịnh Đường giống như những bức tranh thủy-mặc của Trương Kế, Đỗ Mục :

cô hàng quán nhỏ trăng dương
tử
cốc rượu giang hồ gái thiêm
tây
sóng lớp trùng trùng vây thủy
tạ
động đinh khói bốc đinh trời
mây

(Cô hàng quán)

Cũng những ngôn-từ cũ, hình-ảnh cũ, gợi cho ta nhớ đến những khung-cảnh tình-tứ thơ-mộng của trăng Dương-Tử, gái Thiêm-Tây; khói Động-đinh-hồ. Bốn câu gợi được bốn cảnh, mỗi cảnh linh-dộng qua vài nét phác nhíp-nhàng.

Nhiều bài thơ Tuần Kiệt rất giống điệu thơ Tanka và Haikai của Nhật. Câu ngắn, lời giản-dị, nhạc-diệu dồi-dào :

một người da đen
ngồi trên hoang đảo
sóng biển thì-thào
mấy đốt xương trăng
trên lòng đảo hoang
mặt trời đã chết
linh-hồn chưa tan.

(Đảo hoang)

Hình ảnh, tình cảm suy-tư như hòa-đồng trong nhạc điệu. Hình ảnh có vẻ rời-rạc, tình-cảm có vẻ tản mát, suy-tư như ngưng động trên sóng biển, trên xương trăng, giữa phút hắp-hối của mặt trời và con người.

Nhiều khi những lời thơ giản-dị như thế lại đượm đầy tình-cảm tha-thiết của người con gái ngồi khóc dưới vầng trăng cô đơn.

em ngồi khóc trên bao lơn
muôn thu rồi
vầng trăng cô đơn
lệ em mờ thùy-dương
rủ hoài bóng xế
trên mõ hoang-tàn
nỉ-non tiếng dế

(Thuở em sầu)

Với loại thơ này, Tuần-Kiệt làm ta liên-tưởng đến những bức tranh phát-họa của nhiều thi-sĩ Nhật cốt gợi cảm với vài hình-ảnh đơn-so :

Yukur-haru ya

Tori naki uo no
Me wa namida
Futari mishi
Yuki wa kotoshi mo
Furikeru ka

(Basho)

Tuần-Kiệt yêu thiên-nhiên, nhưng chỉ đặc-biệt yêu cảnh thiên-nhiên trầm lặng. Cảnh tĩnh-mịch phù-hợp với tâm-trạng cô đơn của chàng. Chỉ những lúc tâm-hồn lặng-dịu, chàng lặng-lẽ nghe, lặng-lẽ quan-sát như muốn tìm hiểu tất cả lè huyền-vi của vạn-vật để mà định một thái-dộ cho nhân-sinh :

mái nghiêng bóng nhỏ trăng tà
tiễn đưa sương rụng cánh già
quanh co

dèn thêu sắc hiếc vào thơ
giật mình mộng tỉnh giấc mơ

lạnh người
vầng trăng mặt nước chân trời

nửa xanh huyền-hoặc nửa người

vàng phai
khí thu hiu-hắt bèo mây
trơ chòm cỏ thụ chim bay xa mờ

tàn dêm dần vắng bao giờ

chỉ nghe gió tạt bên bờ hư

không

(Tịnh-mịch)

Kẻ cô đơn thường có tấm lòng hoài-cô, nhất là con người giàu tình-cảm và giàu tưởng-

tượng như thi-nhân. Tuần-Kiệt tưởng-tượng đến cảnh trăng sói quạnh-quẽ trên Tháp Chàm và « rợn nghe ngàn bước chân mاء dẫm buồn ». Chàng nhớ đến Nguyễn Trãi, Trương Lương, Ngu Cơ Hạng Võ. Mỗi bài thơ vịnh nhân-vật lịch-sử của chàng đều đượm ít nhiều vẻ ngang-tàn pha lẩn với ít nhiều vẻ hào-hoa. Bối-cảnh lịch-sử dưới ngòi bút của chàng bao giờ cũng nêu thơ, điệu thơ lăm lóc náo-nùng như tiếng tiêu sầu của người muôn thu cũ.

cửu lý san còn vắng khúc xưa
tiểu sầu hạng võ gió đông đưa
một xây vương-bá ngàn thây đờ
đôi giang-san buồn thu rơi mưa

(Trương Lương)

Tấm lòng hoài-cô tạo cho thi nhân một ý-niệm đồng-nhất về thời gian. Chàng thường lưu luyến những cảnh đẹp Tầm Dương, Giang Châu qua một bài thơ diễm-tuyệt của Bạch-Cử-Dị. Chàng thường say đắm những vẻ đẹp của Dương-Quí-Phi, Huyền-Trân, Đắc-Kỷ qua sách sử. Chàng tìm đến cảnh xưa và người xưa trong những giấc mơ kỳ-ảo, để sống lại cái cảm giác mê hồn của Đường-Minh-Hoàng, Trần Khắc-Chung và Trụ-Vương.

Trong những cơn mơ ấy, thời gian xưa và nay như hòa lẫn vào nhau, không-gian chỉ còn là ranh giới giữa mộng và thật.

tôi đến dâng thơ với nhạc này
Tâm-dương thuở đó với hôm nay
mưa Giang - châu diêm nghe

mùi lè

đừng-dính đi về ôi gió tây
tôi đến dâng hoa tặng quý phi
hương giàn phẫn diệu ngát
xiêm y lung-linh đáy mắt trời nghiêng
mộng ôi đau ba ngàn nàng cung phi
tôi đến quì xin giọng hát em
huyền-trần đất Việt gái thành

Chiêm

tôi về tiêu phòng thương Đắc-Kỷ
trụ-vương muôn thuở ngàn-ngh
diễn
một phút mê hồn vạn kỷ trời
trời thương đất nhớ nước non
người

tôi đi tôi đến tôi về lại
ôm mộng ngàn năm nơi quê tôi
(Mộng ngàn năm)

Từ ngày gia - nhập Tao-dàn Bạch-Nga, Trần Tuần-Kiệt càng hăng say sáng-tác. Thơ chàng lẩn lẩn rồi xa chất cõi-diền để biróc vào một thế giới hòa-hợp lẳng-mạn và lượng-trưng. Hình ảnh giàu thi-tính hơn. Tình-cảm thăm-thiết hơn. Nhạc thơ cũng phong-phú hơn.

Những bài thơ « *văn tiếp* » (rimes suivies) của chàng có nhạc điệu êm-ái chơi-vơi, nhẹ rót nhẹ vào lòng người dư-âm của gió thoảng, mưa rơi, như ru hồn người lênh-dênh trong cảnh trăng ngàn, sương tỏa :

*lời của nắng của mùa xuân
mùa hè
dừng bên thác em nhìn cây
ngó lá
phút đê-mê là tay bắt chân trời
phút chân-thành là nhỏ lệ hoa
roi
là nuôi ánh chiều thu trên néo
gió
là ôm cả châu thân sầu giông tố
ngụp trong lòng tạo vật thuở
lênh-dênh
em dựng chòi cô-độc giữa chiều
quên
em xa lạ với vô cùng thiên-hạ
ôi ! những biei trăng ngàn những
đêm sương tỏa*

(Mỗi thăm nhớ mộng)

Xa rời những giấc mơ hoài-cô, chàng lại đắm chìm trong những giấc mơ hiện-tại và tương-lai. Giấc mơ nào cũng đẹp, cũng chan-hòa niềm yêu-đương, ca-nghị tình bao-dung và kêu gọi niềm thông-cảm.

Nhạc thơ luôn luôn chuyên-biến theo sự chuyên biến của nội tâm. Đôi khi thi-sĩ phối-hợp « *văn tréo* » (rimes

croisées) với « *văn ôm* » (rimes embrassées) đề diễn - đạt sự chuyên - điệu nhịp - nhàng, với dụng ý dùng sự tiết-tấu của âm-thanh đề gợi cảm.

*một chàng thanh-nien
một nàng thiếu-nữ
hai mắt ưu phiền
một lòng tư lự*

{
Văn tréo

*một bàn tay nhỏ
một biển sâu xanh
giao lại đôi cành
màu hoa trắng đỏ*

{
Văn ôm

(Bản thể)

Thơ Trần Tuần - Kiệt chẳng những làm ta rung-cảm nhẹ-nhang mà còn làm cho ta phải nghĩ-ngợi. Mỗi nhân vật, hình

ảnh, màu sắc chàng diễn-tả đều muốn nói lên một cái gì. Chàng đã nhìn vạn vật, sự việc với đôi mắt triết-nhân, tiếc rằng niềm suy-tư không có gì mới-mẻ, độc đáo, mà chỉ lẩn-quẩn trong vòng vũ - trụ - quan Khồng - Mạnh và nhân-sinh-quan Lão-Trang. Thái độ tiêu-cục, tâm-hồn mơ-mờ màng-màng của chàng trước cuộc sống chỉ làm cho ta thêm ái-ngại.

Tuần-Kiệt là một tài-thơ lạc lõng. Chúng ta hy vọng rằng cuộc cách-mạng 1-11 sẽ nhuốm ngọn lửa hồng ở tâm-hồn thi-sĩ. Chàng sẽ không còn thấy mình cô đơn nữa. Chàng sẽ hòa mình với nhân-dân để nói lên cảm nghĩ của nhân-dân trước một khúc quanh lịch-sử.



* NGHỀ CHỮA MẮT VÀ NGHỀ CHỮA RĂNG

Một ông cha hỏi con :

— Lớn lên, con thích làm nghề gì ?

— Thưa, nghề chữa mắt.

— Ô, sao con dại dột thế ?

— Vì lẽ gì thế Ba ?

— Bởi vì mỗi người chỉ có 2 con mắt, nhưng có đến 32 chiếc răng, con hiểu chưa ?



THÍNH
GIÁ
NHẠC-TẤU
ở Đông Phuong
TRƯỚC NHỮNG
BIỂN CHUYỀN
XÃ-HỘI

★ Trần-văn-Khé
(Paris)

(Tiếp theo P. T. 115)

**2.— Âm nhạc «cải cách»
hoặc «tân thề»**

Có cả một loạt thề thức trong lối nhạc gọi là «cải cách» này. Dưới danh từ này, chúng ta nên kề một thề nhạc dính líu trên nguyên-tắc với cồ tục bằng cách dùng những thang âm (15), âm thức (16), nốt hoa mĩ (17); nhưng chung cục lại là «cải cách» bởi vì người ta dùng nhạc khí Tây phương để diễn tấu nó. Tí như trường hợp cây vi-ô-long ở Nam-Ấn-Độ, ở Ba-Tư, ở nhiều nước Á-Rập và ở miền Nam nước Việt mà

hiện nay được xem như là một «nhạc khí cồ truyền». Cũng có loại âm nhạc cồ truyền mà hiện đại, nghĩa là do các nhạc sư được đào tạo trong phái cồ, song lại muốn làm cho bài bản nhạc cồ truyền phong phú thêm.

Nhưng khi nói đến âm nhạc «cải cách» hoặc «tân tiến» là người ta hay nghĩ đến một loại nhạc mới vốn là sự dung hòa nền nhạc Tây-phương và nền nhạc cồ truyền bác học

(15) échelle — (16) mode — (17)
ornements

NHẠC TẤU Ở ĐÔNG-PHƯƠNG

hoặc dân gian của các nước Cận - Đông hay Viễn - Đông, Chúng tôi không có bồn phận phân tích các thể loại khá nhiều của ngành nhạc này: ngoài một số ít bản lớn đề cho các nhạc khí hay giàn nhạc theo kiều Tây phương diễn tấu hay đề cho những đội nhạc lớn gồm các nhạc khí cồ truyền như đờn Koto Nhật-Bản hoặc đờn Santour, Ba-Tư, thì toàn là những điệu nhạc khêu vũ, tạp thề hoặc đề bối cảnh phim và nhất là những bài ca ngắn.

Công chúng của thứ nhạc này gồm người đủ thứ tuồi, song phần chính là những người trên dưới ba mươi và thanh niên. Họ ủng hộ sự tiến bộ, sự mới mẻ. Chính họ là đa-số những người làm việc chân tay hoặc trí óc, họ không tìm hiểu sâu xa âm nhạc nhưng họ xem âm nhạc như là một trò giải trí. Âm nhạc cồ truyền, trong sự thuần khiết của nó, không đem lại cho họ những gì họ mong muốn. Âm nhạc Tây phương, nhất là loại nhạc mệnh danh «nghiêm chỉnh», đối với họ còn là một thứ nhạc xa lạ, khó hiểu. Họ băng lồng một điệu, một bài ca, cả một khúc hát thông thường mà họ nhớ một cách dễ dàng, diễn tả những tình cảm,

những ước mơ hoặc những nguyện vọng của họ, với lời nức họ với một thứ nhạc mới khác với thứ nhạc mà ông cha họ thích.

Thứ nhạc này, thường thì hồn tạp theo như chúng tôi nghĩ, ít khi viết đúng luật, đã nhờ các phương tiện truyền bá mà chiếm được một số công chúng rất đông đảo. Ở Đông-Kinh, ở Hương-Cảng, ở Saigon, tại các đô thị lớn, công chúng các tiệm tửu điếm và «trà thất» đến đó để nghe thứ nhạc cải cách này mỗi ngày một đông. Nhiều bài hát khác soạn với mục đích đáng khen là đề đáp lại những nhu cầu mới của các dân tộc đang đi lên, xét lại, cũng là những điệu mô phỏng các bài hát Tây-phương. Thanh niên nam nữ đang sống chung trong các trường đại học, trung học, trong các trại lính, trại thanh niên hoặc trong các nông trại tập thể, thích hát những ca khúc nhịp nhàng và hợp âm, khi họ nghe nhạc, họ tìm loại nhạc mà họ quen hát hoặc họ nghe hằng ngày.

Những sự biến chuyển về mặt xã-hội, những nếp sống mới làm tăng số công chúng trẻ, sinh động, ưa tiến bộ này nhưng chưa

được giáo-dục đầy đủ về phương diện âm nhạc.

Còn lại hạng công chúng chót chỉ thích có nhạc Tây-phương.

3.— Âm nhạc Tây-phương ở Đông-phương

Chúng tôi thấy cần nói hơi nhiều về hạng khán giả này ở phương Đông để thử phân tích xem cái gì trong âm nhạc Tây-phương làm người phương Đông «chung hứng» hoặc thích thú.

Ta hãy nói ngay rằng ngoài Nhật-Bản, Cao-Lý, Phi-Luật-Tân, Thổ-Nhĩ-Kỳ và vài nước Cận-Đông, âm nhạc Tây-phương chưa có quǎng đại công chúng ở phương Đông. Những giàn nhạc hòa tấu, những đội nhạc thính phòng còn ít và những buổi hòa nhạc thì thỉnh thoảng mới có hay gần như không có. Trong những nước mà chúng tôi kề ở trên, nhất là ở Nhật, âm nhạc Tây-phương rất được một số thính giả thưởng thức, mà số thính giả này mỗi ngày một đông. Thính giả này phần chính gồm những người sồn sồn, những người thanh niên đã lanh hội một nền giáo-dục Thái-Tây hay bị thu hút bởi những gì của phương Tây đem lại. Tánh tò mò, sự hấp dẫn của cái mới

thêm vào sự Âu hóa nếp sống cùng việc bắt buộc dạy kỹ âm pháp ở học đường khiến càng ngày người ta càng tìm hiểu và thưởng thức âm nhạc Tây-phương. Nhưng không phải người ta luôn luôn đạt được kết quả. Cách đây bốn năm, trong một bản thuyết trình mở màn cho đề tài : « Nhạc sĩ phuong Đông trước âm nhạc phuong Tây » mà chúng tôi trình bày tại Đại-hội năm 1958 của Hội-đồng quốc-tế Âm-nhạc, chúng tôi đã nhấn mạnh những chỗ khác biệt cẩn bản giữa các loại âm nhạc của hai phần của thế giới, Đông và Tây : về bản chất các âm thanh các thang âm, các âm thức thông dụng, quan niệm thẩm mĩ và các thể thức diễn tấu (18). Người nhạc sĩ phuong Đông, bỡ ngỡ vì những khái niệm thâu thập được trong khi học nhạc nước mình, thường không thể hiểu hoặc thưởng thức âm nhạc Tây-phương lúc mới nghe lần đầu. Đầu không được huấn luyện gì về nhạc, công chúng Đông-phương có những thói quen của mình. Về điểm trên đây, đoạn nói về cảm tưởng của một thính giả Đông-phương trước một bài hòa tấu do

(18) modalité D'exécution

Mohammed Jerouki (âm-nhạc Á-rập) viết và đăng trong « tạp chí quốc tế âm nhạc », số 12, trang 57, rất là ý nghĩa.

« Vốn quen với nhạc đơn âm mà mọi người đồng thanh hát, giống như nhiều người cùng ngâm một bài thơ, anh ta hoàn toàn lạc đường bởi những âm thanh nó tréo nhau, đụng nhau, chồng chất lên nhau. Thủ hỏi trí anh phải bám vào câu nhạc nào, vào nhạc khí nào để thử hiểu những gì đang nói ấy ?

« Với anh ta, một giàn nhạc Tây-phương qui tụ những nhạc sĩ không cùng nói chung một thứ tiếng. Mỗi người diễn tấu nói lên một cách độc lập hoàn toàn điều gì hắn thích nói lên. Đường như các nhạc sĩ quay lưng lại nhau và họ không nghe nhau tí nào hết. Đang lúc trình diễn, vài người trong bọn để nhạc khí xuống nghỉ, để các người khác mặc tình mà nói ; rồi, nghĩ rằng mình cần nói, họ nỗ lực chạy cho kịp bạn bè. Trên đầu họ, một nhạc trưởng múa mẩy hăng ngàn kiều, mà chẳng ai nghĩ đến phải tuân

theo lệnh ông ta một cách đàng hoàng. Tóm lại, người ta không thấy một trật tự nào cả. Người Đông-phương không thể chẳng nghĩ rằng bắt cứ cuộc bàn cãi nào cũng phải theo một trình tiến rõ ràng và mỗi đề mục phải được lên tiếng, phải được khai triển riêng ra. Muốn cho người ta hiểu, mỗi người phải chờ đến phiên mình mới nói. Nếu mọi người đều nói một lượt cả, mà nói những việc khác nhau, thì làm sao cho người ta nghe được mình ? Chỉ có những người giận dữ và những người điên mới có thái độ như vậy. Đó là đại khái người Đông-phương không hề được giáo dục về Âm-nhạc tất phải lý luận như thế».

Giờ đây, công chúng Đông-phương. Song đứng trước một nhạc khúc, họ không phản ứng như thế công chúng Tây-phương

a) *Theo bản năng, trước hết họ tìm xem trong âm nhạc Tây-phương có cái gì có thể làm họ nhớ lại âm nhạc nước họ.*

(còn tiếp)

ĐÍNH CHÁNH

Trong số P.T. 115 bài « Thính giả nhạc tấu ở Đông-Phương... » của Trần-văn-Khê, trang 107, cột 1, dòng 5 và 6: « công kích một loại nhạc gọi là « cải cách », xin sửa lại ;

« **càng thích** một ... »



tháng 8-63

TÔN - NỮ HÝ - KHƯƠNG

(Trong Tao-Đàn Bạch-Nga)



Máu vẫn đỗ và đang còn đỗ nữa...
Trước cuộc đời đầy rẫy những đau thương
Chém giết bày ra trên mọi nẻo đường.
Tìm đủ cách để bịp lừa dối trá
Đem thử-thách và dã-man hành hạ
Bao ké chán tu vô tội hiền lành
Đến thành-niên đương độ tóc còn xanh
Hồn trong trắng sức chứa đầy sự sống
Là trụ cột tương lai của nòi giống
Là cháu con yêu quý của Rồng Tiên
Là những người từng đọc sách Thanh Hiền
Biết suy luận, phân chia điều phải trái
Cùng đứng dậy, cùng quyết tâm hăng hái
Chống chính quyền, đòi hỏi chữ Tự-Do,
Bao nhiêu người trí thức cũng buồn lo
Tôi ý chí thốt nên lời phản đối.
Chúng cho đây là những người phạm tội
Vội manh tâm tìm cách thủ tiêu đi...
Non nước ơi ! Còn biết nói năng gì ?
Hắn đến lúc thời suy nê quỷ lộng ?
Gớm ghê thay ! kẻ đang tâm hành động
Không chút lương tri, chẳng chút nhân từ
Mãi nhìn theo ảo ảnh với danh hư !



Thê-thảm quá ! Cảnh hoang tàn sụp đổ
Chốn thuyền mòn vắng bóng kè tu hành
Trên điện thờ trầm hương khói lạnh tanh
Chỗ Tin-Ngưỡng biến thành nơi cẩm địa !!!



Dưới chẽ đỗ độc tài đầy sát khí
Đang dâng lên niềm uất hận sầu đau !
Toàn nhân dân trong khắp giới đồng bào
Cùng mong đợi được anh minh soi sáng :
Đây-chúng xuống và thẳng tay lên án !



Máu vẫn chảy và đang còn chảy nữa...
Máu của người Tứ-Đạo thảm tươi hồng
Dầu ngày mai có nhuộm đỏ non sông
Cũng là máu giống Lạc-Hồng muôn thuở.



Saigon, 28 tháng 8-63
Một Nữ Phật-Tử
H. K.



đợi em về

M I N H - Đ U Ơ C

(Trong Tao-Đàn Bạch-Nga)



Anh ơi đợi em về,
Hẹn nhau bên bờ suối



Anh ơi đợi em về,
Xuân đầu hay đông cuối



Chúng ta cùng vỡ đất
Trồng chung một mảnh
khoai



Mái nhà xinh sẽ cất.
Viết bài thơ Tương lai



Đường về còn xa lắm
Đợi chờ thường âm u
Môi em phai mầu thắm
Tóc anh hờn sương thu



Ta cần gì đâu anh
Một kiếp người là mây
Ai thèm chi mầu xanh
Khi tình thơm vươn dậy



Anh ơi đợi em về
Khi chiều nghe cô độc
Cột chân nặng xuống lề
Đời mây lần tang tóc



Anh ơi anh đừng nản
Phương xa em vẫn chờ
Tìm nhau trên ánh sáng
Yêu nhau trong giấc mơ



Đợi em về anh nhé
Đêm qua sao nở nhiều
Nhắc anh người em bé
Nơi nào ai... Cô liêu

Chiều nay em nhớ anh
Tuy ngày về chưa đến
Mộng vũng hơn Trường
thành
Trời dâng hoa yêu mến

Em hái gửi về quê,
« Cánh hoa này say đắm
« Cánh hoa này đê mê
« Cành thứ ba thương lắm

Anh ơi đợi em về
Nói chuyện mình mong
nhớ

Ghi lên núi câu thơ
Quên sầu người đang dở

Anh ơi đợi em về,
Xây nhà bên bờ suối
Anh ơi đợi em về
Sách tình vào chương
cuối



mùa cách mạng

NGUYỄN - VỸ



(Trong Tao-dàn Bạch-Nga)



Súng đã bắn rồi,
Anh chị em ơi !
Súng đã bắn rồi, ta reo, ta vui !



Toàn dân hoan-ca, ta lên dây trót,
Lòng dân hân-hoan vang lên muôn lời !



Ào-ào tấp tới
Muôn dợt sóng người
Cờ bay phất-phới
Tưng-bừng nời nời !



Cùng nhau mê say vỗ tay reo cười !
Hồn ta ngắt-ngây, thơ bay ngập trời !
Chín năm khổ lụy
Đồng bào âu-lo,
Thèm-thường Công-lý,
Khao-khát Tự-do



Nay mùa Cách-mạng, diệt trừ loài ngô,
Nay mùa Cách-mạng, toàn dân reo hò !



Cách-mạng ! Cách-mạng !
Say xưa ! Say xưa !
Lửa thiêng Cách-mạng
Đốt hận thù xưa !



Súng thần Cách-mạng giết giòng phản-loạn,
Máu hăng Cách-mạng rửa sạch thù chưa ?



Kìa hai xác chết, hai tên giặc ngô,
Xong rồi một kiếp, hai kẻ côn đồ
Đây chàng Chiến-sĩ ! Hoan-hô !
Kìa chàng Chiến-sĩ ! Hoan-hô !



Toàn Dân reo vang, như điện như rồ !
Toàn Dân hân-hoan giết chết nhà ngô !



Văn - hóa nô - bộc

dưới thời ngô-đình-diệm

phát - triển thế nào ?

★ Diệu-Huyền

MÌNH !

— Hử ?

— Minh nói chuyện với em đi ! Đạo này, Minh ghét em, Minh chẳng thèm nói chuyện gì hết !

— Hôm nay anh bận việc lăm, đừng bắt anh nói chuyện, tội nghiệp anh mà !

— Suốt hai tuần lễ nay, Minh cứ lo báo chí gì đâu, hòng thèm nói chuyện với em. Minh ghét em rồi, em biết !

— Lày báo đọc đi ! Đề cho anh làm việc.

— Em hông đọc báo. Em hông cho Minh làm việc. Nào !

Bà Tú nằm úp mặt xuồng vông nét mặt buồn thiu. Ông Tú bỏ bút xuồng bàn, chạy lại ngồi cạnh bà, vuốt tóc bà, khẽ bảo :

— Em chóng ngoan.. Đừng buồn nhé. Anh nói chuyện với em đây... Em muôn nghe chuyện gì ? Chuyện mụ Nhu hé ?

— Hông ! Em hông thèm nghe chuyện mụ Nhu nữa đâu.

— Chuyện ông Diệm ông Nhu hé ?

— Hông ! Em ngày đèn tận cõi rồi !

— Chuyện... Hội đồng Cách mạng hé ?

— Thôi ! Em biết rồi.

— Chuyện... Văn-hóa hé ?

— Ô. Em thích văn-hóa cơ, Văn-hóa nghe tao nhã hơn, thanh-cao hơn, không có xô-lá, ba-que như chính-trị của tụi nhà Ngô.

Ông Tú cười :

— Bộ em tưởng hê Văn-hóa là tao-nhã, thanh-cao... là ru-dương... thơ-mộng... hèt hả ?

— Chứ sao ! Văn-hóa là tư-tưởng cao-siêu, là văn-thơ-lành-mạnh mà.

— Đề anh nói cho em nghe cái-thứ Văn-hóa bi-đi, bần-tiện, Văn-hóa bệnh-hoạn đầy vi-trùng, Văn-hóa cụp-xương-sông, Văn-hóa liêm-gót giày...

Bà Tú cười hả-hả :

— Văn-hóa gì lại liêm-gót giày, hả Minh ?

— Văn-hóa của một bọn « bồi-bút » của gia-dinh họ Ngô đấy, em muôn nghe không ?

— Muôn.

— Suốt 9 năm chập-chánh, ngô-dinh-diệm không làm được một việc gì cho Văn-hóa Việt-Nam cả. Không nói chi đến Bộ Quốc-gia Giáo-dục, liên-tiếp mày lớp bộ-trường, kè-nhập tịch dân-Tây, người

MÌNH ƠI

lày vợ đầm, chỉ lo thờ-lạy « Ngô-tông-thông » của chúng, mà chẳng hiều một tí gì về việc giáo-dục thanh-niên học-đường. Trình-độ văn-hóa của sinh-viên và học-sinh mỗi ngày mồi-kém, đèn-đổi một-sô đồng-sinh viên đỗ tú-tài, cử-nhân, bác-si ở các « đại-học » Saigon mà không biết gì về văn-học khoa-học-quốc-tế cả. Có vài bộ-trường giáo-dục, đỗ-kỹ-sư-hóa-học ở Tây về mà nói một câu chữ Tây cũng trật-giọng. Về văn-hóa chính-thức, nghe danh từ thì rôm-lắm. Bộ Giáo-dục, bộ Thông-tin, bộ Đặc-vụ Xã-hội Văn-hóa, đều có mỗi bộ một « nha-văn-hóa », nhưng về thực-tê thì những hoạt động của các nha-ây-toàn là công-việc cạo-giày. Văn-hóa Vụ của Bộ Thông-tin do một chàng nào đó, không biết gì về Văn-hóa cả, làm trưởng-ban, xuất-bản một tập báo-mệnh danh là « Văn-hữu » đăng-những bài về Ấp-chiền-lực, « chính-sách chiêu-hồi », học-tập về chính-sách « nhân-vị » và một mớ « Văn-nghệ » bình-hoạn, đề-tân-bắc « Ngô-tông-thông » muôn-năm !, và tân-bắc-lẫn-nhau.

Giải-thưởng Văn-chương toàn-quốc cũng do Văn-hóa Vụ của bộ Thông-tin tổ-chức từ 1957, với một « ban giám-khảo » tâm-thường của bè-dảng

đề-tặng giải-thưởng cho những « nhà-văn » du-a-nịnh, xô-i-thịt với nhau dưới-bụi-tre nhà họ Ngô.

— Minh ơi, em nhớ hình như có mày-ông thi-si, văn-si nào đó được chính-phủ ngô-dinh-diệm cho đi ngoại-quốc, đề-dai-diện cho Văn-hóa Việt-nam phải không ?

— Ô có. Rồi em có nghe tiếng-vang gì ở những hội-nghị Văn-hóa quốc-tế ày không ?

— Em chả nghe-thay gì cả. Không nghe ai nói-dền.

— Em biết-tại sao không ?
Bạn « văn-si » đi « đại-diện » đó phải là bạn không có thành-tích-chồng họ Ngô, bạn văn-si-nịnh-bợ do Mật-vụ của ngô-dinh-diệm tuyển-chọn, còn cái « tài-năng » của họ có xứng đáng-dai-diện cho Văn-hóa dân-tộc hay không thì lại là việc khác. Thê-cho-nên họ đi ngoại-quốc, không thi-thỗ được một cái-gì gọi là tiêu-biểu cho Văn-hóa Việt-nam, và dèn khi về nước cũng im-lặng-luôn. Ai đời một-sô các ông « thi-si », « văn-si » đại-diện cho Văn-hóa Việt-nam, đi dự-hội-nghị Văn-hóa quốc-tế ở Tây-phương, mà Pháp-ngữ chỉ nói được vài ba câu-tiếng-bồi, Anh-ngữ mù-tít, thì em thử-tưởng-tượng họ qua-bên đó nói-gì ? Nói với-ai ?
Bạn-mật-vụ của ngô-dinh-diệm có-cần-gì uy-tín của Văn-hóa Việt-nam ? Họ chỉ-cử một

« phái đoàn » gồm vài ba « nhà văn » « nhà thơ » có tài đua nịnh, đi theo một tên « văn sĩ » mệt vụ nào đó làm trưởng phái đoàn.

— Minh nè, còn « Phái đoàn Văn-nghệ Việt-nam » sang Nhật bàn dạo nào đó nứa ?

Ông Tú cười ngắt :

— Em hỏi câu đó nhắc anh nhớ một hôm giám-đốc tạp chí Phổ-Thông nhận một cú điện-thoại của Văn-phòng Mật vụ ngô-đinh-diệm... Anh chàng « bác sĩ » nho nho người, có cặp mắt ranh mãnh, giám-đốc Mật-vụ, bảo với giám-đốc Phổ-Thông : « Thưa anh, phái-đoàn Văn-nghệ Việt nam đi Nhật-bản » đó là của chúng tôi phái đi để trình-diễn vài màn tân vũ nhạc-kịch cho vui... Xin anh công kích ít ít vậy thôi. Anh đỡ cao đánh khẽ, kéo làm họ xấu-hồ với ngoại quốc thì cũng xấu hổ lây cho cả Văn-hóa Việt-nam... » Sự thực thì em đã biết : phái đoàn « Văn-hóa V.N. » do Mật vụ, cho đi Nhật chỉ bêu xấu « Văn-nghệ Việt-nam » cho ngoại quốc cười, rồi lần sau do ngô-trọng-hiếu, bộ trưởng Công-dân Vụ, cho đi Singapour cũng làm nhục luôn cho quốc-thề. Em xem, « văn-hóa », của triều-đại nhu-diệm thoi nát như thế đây.

— Minh ơi, em còn nhớ có lần có cái anh chàng nào đó đèn mờ Minh đi dự « Hội-nghị văn-hóa toàn quốc », hay « Văn-nghệ toàn quốc » gì đó đặt « dưới quyền chủ tọa tối cao » của ngô-đinh-nhu, sao Minh không đi?

— Em đã biết rằng suốt thời kỳ diệm-nhu, không bao giờ ai thấy cái mặt anh ở một cuộc nhóm họp « văn-nghệ » hay « hội-nghị văn-hóa » nào cả. Vì toàn là bip bơm, nịnh hót, xôi-thịt dor-ban, đèn dày đè mà nôn à. « Hội-nghị Văn-hóa toàn quốc » ấy do bộ Thông-tin được lệnh tổ-chức, chỉ có một mục đích là đè cho ngô-đinh-nhu « ban huấn từ » về chủ-trương Văn-nghệ « nhân-vị » của y.

Lúc bấy giờ Nhu muôn phô biến cái thứ văn-hóa mà y gọi là « Văn-hóa Nhân-vị », y muôn « Nhân-vị hóa » Văn-nghệ Việt-nam. Mày ông phái đoàn các tinh-vé nườm-nượp, cho đèn cả những ông « Văn-sĩ, Thi-sĩ » ở núi rừng hẻo lánh Pleiku, Komtum, chung vai thích cánh với các nhà « Văn-nghệ sĩ lừng danh » ở thủ-thị trong gian phòng Thông-tin Đô-thành, trên vài trăm người. Ông nào cũng tự cho mình là dạ-diện chính

thức của Văn-hóa Dân-tộc. Một anh « nhà văn » ăn lương tháng của Mật-vụ, làm chù bút những tập báo... in thật đẹp, giá in 25\$ một tập mà chỉ bán bồ thi 12\$ còn bao nhiêu đè gởi biếu các công-sở và các tòa Đại-sứ Việt ở ngoại-quốc, ông « nhà văn » ấy linh được một món tiền lớn đè tổ-chức « Hội-nghị Văn-hóa toàn quốc » theo lệnh của « Ông Cồ ». Ông tuyên bồ « Hội-nghị » này quan trọng nhất trong Lịch-sử Văn-nghệ Việt-nam » do « Ông Cồ » chủ-tọa. Theo chương-trình khai-mạc đúng 5 giờ chiều, bộ-trưởng Thông-tin đã đèn túc trực ở đây từ 5 giờ kém 15, đè đón « Ông Cồ ». Nhưng ông và « Hội-nghị Văn-hóa toàn quốc » của ông chờ mãi đến 6 giờ « Ông Cồ » mới tới. Ông Cồ « ban huấn từ » xong rồi ông Cồ ra về, có vẻ long-trọng lâm. Hội-nghị bắt đầu bầu ban chấp-hành trung-ương, tiêu-ban này, tiêu-ban nọ, v.v... hai ba ngày mới xong. Rồi giải-tán. Rồi im-lìm. Rồi chêt-luôn trong trứng.

— Hôm khai-mạc đó, Minh có đi không mà Minh biết ?

— Anh đã bảo lúc nay là anh không có tham-gia. Nhưng mấy hôm sau mày người đi họp có nói chuyện lại cho anh nghe.

— Tai sao « Hội-nghị Văn-hóa toàn quốc » có « Ông Cồ » của họ chủ-tọa lại thất-bại ?

— Có gì khó hiểu đâu. Tại vì sau đó « Ông Cồ » hứa cho ít tiền quá, không đủ họ chia nhau bồ-túi, còn đâu « công-tác Văn-nghệ ». Cũng như « Hội-nghị » thông-nhất ngôn-ngữ », cũng của Mật-vụ tổ-chức làm việc từ 5-9-56 đến 2-10-56, nghĩa là hơn một tháng trời mà két-quả : zéro.

Thì mà Mật-vụ cũng phải bô-ra một sô tiền rất lớn để cho mày cán-bộ « văn-hóa », « Thi-sĩ » cũng có, « Văn-sĩ » cũng có, tổ-chức... bồ-túi, hút-thuốc phiện, uống whisky hay là tậu xe hơi...

— Còn ông Diệm có làm gì về văn-hóa không ?

— Diệm là một cái Việt-nước mắm-thúi, làm gì có chất-văn-hóa. Y nói một câu « tiếng Việt » cũng không xuôi.

— Sao em nhớ hình như ông ấy đích-thân trao « giải thưởng » Văn-chương toàn

quốc» cho các người trúng giải cơ mà.

— À có. Em lại nhắc anh nhớ một chuyện nữa. Cũng một chuyện tức cười. Hôm ấy, anh nhận được cái giầy của Mật-vụ mìn, ký tên Lê-văn-Thái, có lẽ là tông-thư-ký. Anh thắc mắc không biết có chuyện chi. Té ra. Thái hỏi anh nghĩ thế nào về «giải thưởng Văn chương toàn quốc». Đại khái câu chuyện tóm tắt như thế này:

— Tôi xem hồ sơ thấy năm 1958, ông được giải nhất 40.000\$ về bộ tiểu thuyết «Hai Thiêng Liêng» mà ông từ chối không nhận, vì lý do gì?

Anh cười:

— Vì lý do tôi không có dự thi «giải thưởng văn chương toàn quốc».

— Sao ông không dự thi một giải thưởng có giá trị như thế?

— Vì tôi nhận thấy bộ truyện của tôi xoàng lầm, không có giá trị.

— Truyện của ông có giá trị, ban giám khảo mới tặng giải thưởng đầy chử. Nghe nói khi ông được cái tin ấy, ông

gọi điện thoại phản đối, và cương quyết không nhận giải thưởng, mặc dầu ông Trương Cửu yêu cầu ông...

Anh lại cười :

— Tôi không được hân hạnh biết ông Trương Cửu nào đó.

— Ông Cửu là chủ tịch Ủy ban giám khảo... Nhưng thôi, việc ấy đã qua. Chúng tôi muôn biết theo ông thì giải thưởng toàn quốc như thế nào mới có giá trị?

— Theo ngụ ý của tôi thì ban giám khảo phải là những nhà văn có chân tài và có uy tín. Giải thưởng Văn chương toàn quốc muôn có giá trị thì phải do Tổng thống trao giải. cũng như giải Nobel phải do Quốc vương xứ Norvège trao tặng.

— Có lẽ chúng tôi sẽ trình bày lại cái ý kiến của ông cho Bác sĩ Tuyên để bác sĩ phúc bẩm lên Tổng thống. Riêng với ông, Bác sĩ mong năm nay ông tham gia giải thưởng toàn quốc.

— Năm nay tôi không viết một quyển sách nào cả.

— Quyển « Hai Thiêng Liêng », quyển « Giầy Bí Rợ », hay là một tập thơ...

— Mày quyền ày vô giá trị ông à.

Câu chuyện đại khái trao đổi giữa Lê văn Thái và anh như thế.

— Rồi năm ày Minh có dự giải thưởng Văn chương toàn quốc không?

— Không. Anh đã bảo sách của anh vô giá trị, mà dự cái gì. Nhưng anh tức cười một chuyện, là năm ày, lần đầu tiên, lễ trao giải thưởng văn chương toàn quốc được tổ chức rất long trọng trong Dinh Độc lập, và chính ông

Diệm chủ tọa, trao giải thưởng ày.

— Minh có đi dự lễ trao giải không?

— Có giây mồi, nhưng anh không đi.

— Sao thè?

— Vì không thích đi, chả sao cả.

— Minh cứ thè, hèn chi Mật vụ ghét mình.

Ông Tú cười hả hả rồi đứng dậy đi, bỏ Tú bà nằm một mình trên võng.

★ Diệu-Huyền

Do Nghị định số 76, ngày 11-12-1963

Nhật báo



Bị đình bản cho tới khi có lệnh mới

* Bạn đọc muốn có đủ từ số 1 đến số 6, xin viết thư với địa chỉ rõ ràng về Tòa báo Dân-Ta, số 224 Gia-long, Saigon. Nhà báo sẽ gởi đến bạn.

vợ tôi... tôi sợ

vợ tôi... tôi sợ

MƯỜU

Sợ vợ thì tôi quặp râu,
Nào tôi sợ vợ người đâu bao giờ.
Vợ người, người dại, người thura,
Vợ tôi, tôi kính, tôi thờ mặc tôi.

NÓI

Kính vợ đặc thọ,
Lời thề nhân nói có sai đâu.
Trong ngũ luân vợ đầu không đứng hàng đầu,
Trời cũng phải đi sau một bực.
Khôn đến bu mày là nhất mục,
Đẹp như má nó mấy nào ai.
Nào môi son, nào má phấn, đào cũng kém phai,
Thêm duyên dáng miệng cười hoa nở.
Vợ như thế hỏi ai không sợ,
Cái sợ này hẳn có nguyên nhân
Cho nên gọi : dại, bảo : vâng.

* Tú-Be



Hồi-ký của NGUYỄN-VŨ ★ Hồi-ký của NGUYỄN-VŨ

(tiếp theo P.T. 119)

TÔI không dám kêu cửa nhà tôi ở Nam-Đồng. Nhà láng-riềng có con chó nhựt-bồn sủa gâu-gâu suốt đêm vì tiếng pháo Giao-thura nồ liên-miên trong xóm. Đánh hơi tôi, nó càng sủa dữ. Tôi không dám gó cửa mạnh sợ hàng xóm biết, chỉ lèn năm ngón tay cào nhẹ-nhé trên cánh cửa. Trong nhà có Thu-Tâm và Khuê-Lưu, hai người bạn gái, còn thức vì tôi nghe tiếng nói thì thầm. Có lẽ họ nghe tiếng cào trên cánh cửa, nhưng họ không dám mở. Ai mà dám mở cửa trong giờ này, khi nhà vắng, chỉ có hai cô thiêu phụ? Tôi nắm hột-xoài cửa lết qua lết lại hai vòng, nhưng vẫn không dám lên tiếng. Giờ giao-thura, hàng xóm nhà nào cũng thức, tôi nghe tiếng họ ăn uống, cười đùa, vui vẻ. Chỉ có riêng nhà tôi im lặng mà thôi, nhưng đèn điện vẫn thắp sáng. Tiếng hột-xoài nơi cửa lết qua lết lại kêu

kéo-kẹt, tuy rất khẽ, nhưng càng khiền cho Thu-Tâm và Khuê-Lưu sợ hãi. Tôi làm thế nào bây giờ để cho hai cô bạn biết rằng tôi về đây?

Không thể đứng ngoài cửa mãi, tôi liền xé một mảnh áo sơ-mi trắng của tôi, và lây ngón tay châm vào một vết máu trên vai tôi viết lên vài một chữ : «anh». Tôi đút mảnh vải dưới khe cửa, lây một que đầy nó vào. Trong nhà có tiếng hai người bước khẽ đèn cửa.

Vài ba phút sau, tôi nghe tiếng mở khóa và hột-xoài văng ra, rồi cánh cửa hé một tí.

Tôi đẩy cửa chạy lẹ vào, khiền Thu-Tâm hoảng hốt la lên : «Anh!» Tôi vội đe ngón tay trước miệng, làm dấu hiệu im lặng, rồi quay lại khóa cửa. Thu-Tâm và Khuê-Lưu ôm chầm lấy tôi, thồn-thức khóc. Tôi lây hai tay bịt miệng hai người. Xong, tôi bước nhanh đèn bàn, lây cây bút chì viết vội-vàng trên một mảnh giấy trắng :

«Đừng nói! Anh xuýt chết, may thoát được. Lấy quần áo cho anh thay gấp, để anh đi trốn ở chỗ khác. Đừng cho ai biết là anh có về đây. Nhanh lên».

Trong lúc Khuê-Lưu và Thu-Tâm chạy lảng-xăng vào buồng mở tủ lầy đồ, tôi phóng ra sân sau, tắm rửa cho sạch hết các vết bùn và máu. Lạnh công cả người, tôi run cầm-cật nhưng cứ xôi nước đại. Đêm ấy lạnh dưới 10 độ là ít. Không đầy 5 phút tôi vào nhà thay đồ. Thu-Tâm lây thuộc tím xức trên vai tôi, chỗ có vết thương lớn, máu bị động lại vì rét quá.

Khuê-Lưu giúp tôi mặc hai áo len, một cái của nàng, một của Thu-Tâm, và mang hai đôi vớ một lúc. Thu-Tâm lây cho tôi mặc quần nỉ xám.

Tôi ra bàn lây bút chì nguệch-ngoạc mày câu :

«Anh trốn sang nhà Trương-Tửu ở Gia-Lâm. Xé dốt hai mảnh giấy này ngay. Bỏ cái áo dính máu xuống cổng».

Tôi đặt hai nụ hôn vội-vàng trên má Khuê-Lưu và Thu-Tâm, rồi mở cửa ra đi. Khỏi giãy phò, tôi quay đầu lại còng thây nơi cánh cửa hé mở bồn con mắt nhìn theo tôi.

Tám giờ tôi hôm sau tôi bị Mật-thám Pháp bắt trước công den Trần-Quốc. Sự thật thì tôi không có qua bên nhà Trương-Tửu. Tôi đã đòi ý định đó ngay lúc đi trên đường Soeur Antoine, gần Vă-Miêu, đền thờ đức Khổng-Tử. Giờ lạnh thê mà người ta đi «xin lộc» khá đông. Tôi bỗng có ý nghĩ đi lễ đầu năm nơi đền Trần Quốc và xin một quê xăm.

Lần này tôi đi đàng hoàng cũng như trăm nghìn người khác trong giờ giao-thừa, kè đi «xông nhà», người đi lễ bái và xin lộc, phần đông là đến các đền chùa danh tiếng của Hà thành. Tôi mỉm cười nghĩ rằng mới trước đây vài tiếng đồng hồ tôi hẵn còn nằm trong ngực-thât Kampéïai. Tuy nhiên, tôi không phải không biết rằng cuộc «du xuân» của tôi trong giờ phút này chỉ là một cuộc phiêu-lưu bắp bênh, nguy hiểm. Đêm xuân nay, đáng lẽ ra tôi không phải là một người còn sống nữa, và tôi cũng không phải là một người đã chết rồi. Tôi đang sống ở giữa cái chết và cái sống. Người Nhật tưởng tôi đã chết rồi, các bạn tôi trong lao-thât Nhật và ở thành-phố cũng tưởng tôi đã chết rồi, nhưng tôi đang sống bên cạnh những người đã tưởng tôi chết. Tôi đang sống bên cạnh cái chết của tôi.

Lúc nãy, cách đây 2 giờ, tôi nằm chết trên bờ hồ Thiền-Cuông đầu gục vào một bụi cỏ. Không ai bảo rằng tôi sống, kè cả tôi cũng không biết rằng tôi sống.

Bây giờ, tôi đang bước âm thầm trên đại lộ Pierre Pasquier, hướng về Đền Trần-Quốc. Tôi muôn vào đền lạy Thánh, xin một quê xăm, nhưng người ta đông nghẹt. Tôi lại ra đi, định sang Gia-lam, gọi cửa nhà Trương-Tửu, ngủ một giấc. Nhưng den đầu cầu Sông-Cái, có một toán Hiền-binh Nhật đứng đầy. Vì cần-thận đe-phòng, tôi quay trở lại, đi thẳng den phò hàng lhan, vào ngủ nhở nhà một người «bạn nồi-khô». Hắn tưởng tôi hiện hồn về!

Cà ngày tôi trốn ở đây. Mãi đèn tôi, vào khoảng gần 8 giờ, tôi bão hòn :

— Minh đi đây nhé. Cậu đừng cho ai biết là mình ăn Tết ngày Mồng-một ở nhà cậu.

— Đi đâu bây giờ ?

— Đi lên Đền Quan-Thánh xin một cái xăm. Rồi sẽ liệu sau.

— Nều bí đường, cậu cứ về đây với tôi.

— Cậu từ-tè đây. Nhưng khỏi chờ nhé ! *Adieu !* (vĩnh biệt)

— Au revoir ! (Tạm biệt !)

Tôi ra đi. Từ đây lên đền Quan-Thánh rất gần. Tôi đi ngang qua tòa báo *Phong-Hóa-Ngày-Nay*, thây trong nhà tháp đèn có vẻ âm-cung lâ. Khái-Hưng còn ở đây không ? Nhật-Linh thì chắc sang Nhật rồi. Ai ở trong nhà ?

Tôi bước đúng-dắn trên lề đường, một bóng đèn trong bóng tôi. Sương mù mịt bao phủ chung quanh. Tôi tin rằng không ai nhận ra mặt tôi. Tôi vào đèn. Sao mà người đèn lê bái vẫn đông thè ? Tôi chen vào giữa hai người đang lạy, đè lèi một ông xăm. Tôi cũng lạy, và xốc ông. Què xăm trong ông vọt ra, tôi lượm xem : số 47. Cầm què xăm đèn một ông Cụ, dò trong một quyển sách sầm, con số 47 có bồn lời giải sau đây :

đường trường ngựa chạy vấp chống gai

ghềnh thác còn mong cậy bước dài.

thân thế biết chăng xuân hội ngộ,

Dào-lê tươi thảm bướm ong bay.

Tôi ngồi nơi sân, trong bóng tôi, đè ngầm-nghĩ về bồn câu Xăm. Một lúc, tôi ra ngoài. Tôi chưa biết đi đâu, còn đang lừng thửng trên đê Hồ Lâng-Bạc thì một ông Tây và một ông An-Nam đi theo sau tôi, đèn gần hỏi :

— Anh là N.V. ?

— Vâng.

— Mời anh lên xe (*Montez dans la voiture, s'il vous plaît*).

— Ông là ai ?

— Hiên-bin.

Chiếc xe citroen (cũng lại xe citroen !) đưa tôi về sở Hiên-bin Phap (Gendarmerie Nationale), đường Gambetta. Họ đưa

tôi vào một văn phòng, có một Đại-úy Hiên-bin Phap đang ngồi viết nơi bàn giày dưới một ngọn đèn nhỏ.

* Một cuộc đối-thoại vui-vui, bằng tiếng Pháp :

Đại-úy Hiên-bin Phap. — Chào ông

Người bị bắt. — Chào ông

Đại-úy. — May cho ông đây nhé !

Người bị bắt. — Tại sao ?

Đại-úy. — Ông biết rằng tại Nhật đang kiêm ông ?

Người bị bắt. — Tại sao ?

Đại-úy. — Tại sao ?... Ông còn hỏi tại sao ? Ông đã thoát khỏi ngực Kampéti...

Người bị bắt. — Không. Tôi không phải là một người thoát ngục.

Đại-úy. — Chúng đã bắt ông phải không ?

Người bị bắt. — Cái đó thì đúng. Chúng đã bắt tôi cách đây một tuần lễ.

Đại-úy. — Và không phải chúng nó trả tự-do cho ông chứ ?

Người bị bắt. — Gần như thè.

Đại-úy. — Tôi không hiểu.

Người bị bắt. — Tôi xin kè rõ cuộc phiêu lưu cho ông nghe, nêu ông muốn.

Đại-úy. — Ông phải nói hết sự thật.

Người bị bắt. — Sự thật là họ đã bắt giam tôi tại trụ sở Kampéti. Rồi tôi hôm qua, họ đem bắn tôi trên bờ hồ Thiền-Cuông...

Đại-úy. — Rồi sao nữa ?

Người bị bắt. — Nghĩa là, đối với người Nhật, thì tôi đã chết rồi. Tôi không còn nữa.

Đại-úy. — Nhưng anh còn sống.

Người bị bắt. — Không, tôi đã chết, tôi đã chết.

Đại-úy. — Ông nói sao ?

Người bị bắt. — Kè còn sống đây không phải là kè đã chết.

Đại-úy. — Nhưng chính là ông.

Người bị bắt. — Khác chứ. Người đã chết không thể là người đang sống được.

Đại-úy. — Nhưng người Nhật không thích nói khôi-hài đâu nhé. Ông đừng quên điều đó.

Người bị bắt. — Tôi đâu có khôi-hài. Nhưng ông cho phép tôi hỏi ông một câu.

Đại-úy. — Ông cứ hỏi.

Người bị bắt. — Tại sao Hiền-binh Pháp bắt tôi, trong khi Hiền-binh Nhật đã bắn tôi chết rồi ? Tôi tưởng người Nhật đã bắn tôi chết rồi, thì bây giờ tôi có quyền tự coi như tôi không còn nữa.

Đại-úy. — Cãi lý vô-ích. Khi tại Nhật bắt ông, họ không có báo cho chúng tôi biết. Nhưng khi ông thoát khỏi ngục của chúng, (chúng bảo thề), thì chúng la om-sòm, và chúng gọi điện thoại cho chúng tôi biết.

Người bị bắt. — Vậy bây giờ đèn lượt ông bắt tôi ? Tại sao ?

Đại-úy. — Tại vì sở Mật-thám Pháp cũng đã truy-nà ông.

Người bị bắt. — Tại sao ?

Đại úy : — Tại ở thời chiến tranh. Ông là người nguy hiểm.

Người bị bắt : — Rồi đây ông sẽ trả tôi lại cho người Nhật phải không ?

Đại úy : — Tại sao phải trả ông cho người Nhật ? Chúng tôi không có ngục thất để giam ông sao ?

Người bị bắt : — Thì các ông có báo tin cho người Nhật biết là các ông đã bắt tôi không ?

Đại-úy : — Tại sao phải cho chúng biết ? Tại Nhật và tại tôi có dính líu gì với nhau đâu.

Người bị bắt : — Thế tại sao chúng nó báo cho các ông biết là tôi đã thoát ngục Kampéïai ?

Đại úy : — Chúng nó muốn nhò chúng tôi tìm ông để giao trả lại cho chúng. Nhưng chúng tôi sẽ giữ ông lại bên chúng tôi. Vả lại, người Nhật không có quyền bắt ông.

Người bị bắt. — Thế sao lúc chúng bắt tôi, các ông không phản đối ?

Đại úy. — Chúng bắt ông mà không báo cho chúng tôi biết. Bây giờ thì thôi rồi, chúng sẽ không bắt được ông nữa đâu. Trừ khi nào ông vượt ngục của chúng tôi, thì chúng sẽ bắt ông.

Người bị bắt. — Các ông muốn làm gì tôi, các ông cứ làm. Ở trong nhà Lao Nhật, hay nhà Lao Pháp cũng thế. J'en ai marre ! (Tôi chán lầm rồi !)

Đại úy. — Tôi có bồn phận lầy khâu cung ông, xong rồi chọc nữa tôi sẽ đưa ông sang sở Mật-Thám. Ở đây, họ muốn làm gì ông họ làm. Không phải việc của chúng tôi nữa.

(còn tiếp)

TEM

THƯ

QUỐC

TẾ

* Truong-van-Dong

(tiếp theo P.T. 114)

6.— Tập dán tem

Tập này tạm gọi là « công việc cuối cùng » của sưu-tập-viên. Bạn nên mua một cuốn đẹp (đặc-nhiên là đắt tiền) nhưng nó làm bật nỗi giá-trị cho những bộ tem của bạn. Có rất nhiều thứ và nhiều kiểu của nhiều hiệu. Ví dụ như cuốn ALBUM PERMANENT của Yvert et Tellier : nó rời-rật riêng từng trang một để tiện lấy ra để vào, thêm bớt, đổi chỗ tùy theo ý bạn, vì tem của bạn cứ thêm hoài, thì mỗi năm nó cũng thêm những trang mới với những tem mới. Những trang giấy này gọi là phần trong của cuốn tập xếp tem (intérieur d'album) khổ 28 X 34,4c/m, có 2 lỗ để gắn

vào album có đinh ốc (vis) để đóng lại. Mỗi trang chỉ dán có một mặt và bề mặt có in và sắp sẵn những ô vuông, hình chữ nhật hay tam-giác theo cỡ của con tem, có sẵn số-hiệu và giá (nguyên-giá) của con tem ấy và sắp đặt y như trong cuốn mục-lục tem thư, rất dễ-dài cho bạn đặt con tem vào chính chỗ của nó. Như vậy bạn cũng thấy rõ ràng những con tem mà bạn còn thiếu vì những khoản khuôn ấy còn đề trống.

Giữ-gìn. — Bạn Phải luôn luân đê nó vào chỗ khô ráo và không khi nào đê nằm bếp xuống như cuốn sách hay vở mà phải đê đứng nó lên, lưng nó ở phía trên, nếu trái lại thì tem sẽ dính và hư hỏng.

7.— Thước đo răng cưa (odontomètre = Perforation Gauge

Vì tem có nhiều cỡ răng cưa khác nhau nên phải cần thước này để phân biệt loại tem. Nhiều khi một kiểu tem, một hình vẽ, nhưng xuất phát nhiều lần, mỗi lần cỡ răng cưa khác nhau. Ví-dụ con tem « cầu sông Gard » của Pháp màu gan heo (cheudron) phát hành năm 1939/30 theo số hiệu của Yvert 262, răng cưa 13 thị - giá 750\$00; thì số 262-A răng cưa 13,1/2 thị

giá là 6.000\$00 và số 262-B, răng cưa 11 thị giá 2.750\$00.

Thuốc đo rất tì-mi in trên một miếng giấy cứng, plastic hay mica mỏng. Khoản đo là 2cm và có nhiều hàng lồ răng cưa.

Cách xử-dụng.— Bạn đẽ con tem lên trên thước đo răng cưa, những răng cưa của tem ăn khít vào răng cưa trên thước và cứ trong khoản 2cm có bao nhiêu răng cưa thì gọi con tem ấy là bao nhiêu răng cưa (có đẽ số sẵn ngoài bìa). Nếu cả 2 bề con tem của bạn đều một cỡ răng cưa thì là răng cưa 11, 12 v.v... và nếu tem có 2 cỡ răng cưa khác nhau thì là tem răng cưa 12X14... Nếu tem không có răng cưa thì cũng phải nói rõ là tem không có răng cưa (timbre non dentelé).

● Tủ sách sưu-tập bưu-hoa

Một sưu-tập-viên bưu-hoa có ít nhiều kinh-nghiệm muốn nghiên-cứu rộng rãi hơn trong khoa sưu-tập tem thư thì cần có một tủ sách về tem (bibliothèque philatélique).

Ngoài những mục lục mà bạn theo dõi hằng năm, những tập-san báo chí về tem mà bạn theo dõi hằng ngày, còn có những sách chuyên môn đẽ nghiên-cứu từng

con tem, từng loại tem. Những hội chơi tem, những cuộc triền-lâm tem hội họp và tổ-chức liên-miên trên thế giới và những khi có phát hành tem đầu tiên bạn cũng nên theo dõi.

● Ích-lợi của sưu-tập-viên bưu-hoa

Ở khoản đầu của mục I.— « Giá-trị của con tem », đã có nói : nếu bạn biết cách thức sưu-tập đẽ đi đến chỗ hữu ích của thú chơi tem thì rất có ích lợi cho bạn về tinh-thần lẫn vật-chất: mở mang trí-thức và tài-chánh.

● Ích lợi về tinh-thần: mở mang trí-thức

Trong số những sưu-tập-viên bưu-hoa danh tiếng có Nữ-Hoàng Elisabeth của nước Anh, ông Hoàng Rainier xứ Monaco, cố Tông-Thống F.D. Roosevelt của Hoa-Kỳ, Đức Hồng-Y Spellman Giám-Mục ở New York.. lẽ tất nhiên họ có những bộ tem quý giá, đắt tiền, riêng Đức Hồng-Y Spellman đã có thêm một pho tem Đạo-Giáo (timbres religieux).

Cố Tông-Thống Roosevelt có nói rằng: « Trên những bộ tem thơ tôi đã học được những cái

mà tôi chỉ học được nếu phải đi đến tận các nước đẽ khảo-cứu lâu dài » và Đức Hồng-Y Spellman đã viết: « Những con tem thư là Sứ-Giả của các nước từ xa-xăm tận các góc trời. Họ đã cho ta thấu rõ những nguyện vọng, các sự thực hiện, phong-tục, tập-quán của họ ».

Là một thú tiêu-khiền mà những nhà trí-thức ưa chuộng, công việc sưu-tập tem thư đem lại cho bạn trước nhất những đức tính: nhẫn-nại, cẩn-cù, tì-mi, kỹ-cương và hiếu học. Khoa sưu-tập sẽ giúp cho bạn học-hỏi và am-hiểu lịch-sử địa-đư, tiền-tệ, phong-tục, tập-quán, văn-hóa, chính-trị của các nước trên thế giới.

Thường thường khi một nước đinh phát hành một con tem nhân một cơ hội hay kỷ-niệm nào thì sở Bưu-điện sẽ đưa ra một đẽ tài và đặt một cuộc thi có những giải thưởng thích đáng cho những họa sĩ tài ba trong nước tham dự. Bức họa nào đẹp, hợp với ý nghĩa của đẽ tài và ngày kỷ niệm, thích ứng với phong-sắc của xứ sở nhất thì sẽ được giải thưởng và in thành tem. Vậy mỗi con tem thật là một tác phẩm mỹ thuật của các danh họa.

Bạn sẽ không phải bỏ ra một số tiền không lồ đẽ đi du-lịch các nước trên thế giới như những phú-gia, nhưng bạn sẽ « du-lịch » tại trên bàn bạn bằng cách chiêm-nghiệm những con tem của các nước mà bạn có hoặc ưa thích. Bạn sẽ am-tường các môn sú-dịa, vạn-vật-học, thường-thức những danh-lam, thăng-cảnh của bốn-phương-trời. Bạn sẽ hiểu biết những biến-cố lịch-sử của từng nước, sẽ gặp và làm quen với những vua-chúa, vĩ-nhân qua các thời đại: — Edouard VII, VIII, Georges V, VI, nữ Hoàng Elisabeth Đệ-Nhị, vua Hailé Halasié-1er của Etiopie, Napoléon đệ I của Pháp, Mahatma Gandhi của Ấn-Độ, Đại-Tướng Noji, Đô-Đốc Togo, Bá-Tước Tannitami Sano, Nam-Tước Mitsu Maejima của Nhật, Tôn-dật-Tiên, T. T. Tưởng-giới-Thạch của Trung-Hoa, T. T. Syman Rhee của Triều-Tiên, T. T. Georges Washington, Abraham Lincoln, Théodore Roosevelt, Benjamin Harrison của Hoa-Kỳ v.v... Bạn sẽ gặp các văn-nghệ-sĩ, các nhà-phát-minh-khoa-hoc, bác-học, nhạc-gia, danh-tiếng của các nước... Bạn sẽ có một sở-thú lớn-nhất-hoàn-cầu gồm có những thú-kỳ-lạ ở Bắc-Borneo, Congo,

cá, rùa, bướm, bướm... của Guinée, Ifni, những con chim kỳ đẹp ở Nouvelle Guinée, Sahara và những thú vật khác trên đất, dưới đất, trên không trung, dưới nước... những hoa quả cây cối kỳ đẹp ở Triều Tiên, Libéria, Đài Loan, Haiti, Honduras v.v... bạn sẽ thấy những môn thể thao của các nước trên hoàn vũ...

Tem thể thao phát hành lần đầu tiên tại Athènes, Thủ Đô nước Hy Lạp, kỷ niệm đài cạnh kỵ (Jeux Olympiques) ngày 5-4-1896 và từ đó về sau được tiếp tục tổ chức 4 năm một lần và ngày nay là những tổ chức thể thao quốc tế.

Tem tiền chiến. — Mỗi khi có chiến tranh thì tất cả đều có thể tan vỡ, tiêu tán. Tem thì số phát hành có hạn và người sưu tập thì nhiều và còn tăng mãi mãi, vì vậy tem mỗi ngày mỗi hiếm lại thêm chiến tranh huy hoại nên những tem hồi tiền chiến hiện nay giá rất cao.

● Ích lợi vật chất tài chính.

Nếu bạn không có những con tem quý, hiếm có rất đắt tiền,

thì bạn cũng nên có những con tem tương đối cao giá, vì những con tem đã cao giá thì nó cứ lên giá mãi vì càng ngày càng hiếm, ví dụ như bộ tem di cư của Việt-Nam phát hành ngày 11-10-1955, giá toàn bộ của nó là 166\$00 nay trị giá là 1.297\$50 nhưng giá thật bán còn cao hơn thị giá; cũng năm 1955 tem jubilé vua Lào toàn bộ 2 con 5\$00 (một con 2\$00 và 1 con 3\$00) và một con tem Hàng-không 50\$00, hiện nay bộ 2 con trên thị giá là 900\$00 và con hàng-không 2.625\$00; giá bán tại Việt-nam của cả 3 là 4.500\$00 (cao hơn thị giá).

Nhung cũng không phải là con nào cũng lên giá, có nhiều con tuy phát hành đã lâu năm nhưng nay giá vẫn không bao nhiêu cả. Ví dụ như con tem Đông Dương 0\$05 và 0\$10 phát hành năm 1907, hiện nay giá không ngoài 4, 5\$00...

Những con tem rẻ tiền (gọi là tem thường — timbres communs) thường để cho có đủ bộ và mua bán với số nhiều: từng 100 hay 500, 1000 con giống nhau mỗi thứ để các nhà bán tem làm thành những gói 50, 70 con khác nhau để bán cho những sưu-tập

viên mua làm căn-bản cho pho tem mới của mình.

Tem đắt tiền hay rẻ tiền, giá trị của nó vẫn ở chỗ bạn am hiểu cách thức sưu-tập và gìn giữ nó vì nếu trái lại thì dấu con tem đắt tiền bao nhiêu cũng bị mất giá trị của nó nhiều ít sau này (như câu chuyện dẩn-chứng đã nói ở mục « giá trị của con tem » ở trang đầu).

Sau một thời gian sưu-tập, bạn đã có một số hay những pho tem khá quan. Có những tem đắt tiền hoặc nhiều hoặc ít nhưng bạn đã gìn giữ nó nguyên vẹn (authentiques) thì nó vẫn có một giá-trị tương đương khá cao và vì một lý do gì mà bạn muốn từ-giá nó để trao cho một kẻ khác thì bạn cũng được người ta trả lại cho bạn một số tài-chánh xứng đáng với khả năng sưu-tập của bạn.

Rửa tem cũ

Bạn cứ tưởng lấy nước là rửa tem cũ cho sạch keo là xong; nhưng cũng không phải chỉ đơn giản như thế mà thôi. Bạn hãy cẩn thận hơn, nước rửa tem phải là nước trong tết, nếu nước có chất phèn, vôi, dơ bẩn hay là có một chất gì khác mà bạn

không ngờ vì mất bạc chỉ thấy nước trong mà không phải là nhà hóa-học nên không ngờ có những chất hóa-học pha loan trong nước thì sau này tem của bạn sẽ hỏng hết vì đổi màu, phai màu, bị ố.

Khi ngâm nước bạn đừng vội lột bừa tem ra, hãy để cho có đủ thì giờ, độ 10-15 phút cho tem tự tróc nhựa (keo) và rã ra, thì bạn mới lấy tem ra và rửa dễ dàng. Bạn nên thay nước trong để rửa nhựa (keo) thật sạch.

Tuy vậy nhưng còn có những con tem « khó tách » hơn nữa, mực in ăn với nước nên bị nhòe hay phai lợi nguyên màu. Những tem này bạn sẽ phải cẩn-thận hơn, là sẽ rửa riêng ra và pha vào nước một tí phèn (alun) để giữ màu, hoặc rửa bằng cách để con tem trên một miếng nỉ ướt. Nếu tem có dính chất dầu hay mỡ, hoặc có tem bị dán bằng thứ cuộn plastic nhựa (ruban plastic auto-collant) thường bán ở các tiệm sách để dán giấy hay dán ngoài bao-thư, vì thứ plastic đó trong và xem cũng như bản lề giấy. Nếu gặp những trường hợp như vậy thì bạn hãy dùng benzene (benzène). Con tem có thê

ngâm trong benzine nửa giờ nhưng phải để vào một cái chén dày kín và không nên gần lửa vì chất nầy nhạy-cháy và bay hơi.

Không bao giờ rửa tem bằng nước nóng, hoặc sau khi rửa xong lấy bàn ủi ra ủi hoặc hơ lửa cho mau khô vì con tem bị cong lại và phai màu. Chỉ khi nào rửa xong để ép vào ở giữa 2 tờ giấy thấm trắng sạch sẽ, để lên chỗ khô ráo và lấy sách đè lên trên, nếu nhiều tem thì nhiều lớp giấy thấm (buvard). Đến khi thật khô mới lấy tem ra bỏ vào classeur.

Tem mới, dĩ-nhiên phải giữ nguyên keo (gomme) luôn luôn. Tuy vậy đôi khi bạn gấp rui ro, tem bị ẩm nước nên bị dính lại (tuy là bạn đã cẩn-thận để tem vào giữa giấy dầu (paper paraffiné). Nếu gấp trường hợp như vậy mà bạn muốn gở nó ra mà không hư keo sau lưng tem thì bạn hãy lấy một miếng giấy thấm trắng nhỏ, nhúng nước cho thật ướt rồi để lên trên một cái đĩa tròn; lấy các con tem bị dính để lên trên, mặt tem úp vào miếng giấy thấm; một lúc sau, lấy cái kẹp (pince) lấy nhẹ nhàng miếng giấy dính sau lưng con tem ra.

rồi bạn sẽ lấy con tem ra để úp mặt trên một miếng giấy thấm khác thật khô, bạn cũng có thể để trên miếng nỉ ướt như đã nói trên hay bỏ con tem vào tủ lạnh nhưng phải cẩn-thận.

● Những mục lục tem thư trên thế giới

Những mục-lục tem thư trên thế giới thì rất nhiều; sau đây là một số trong các mục-lục ấy, nhưng phân ra ba loại chính:

- 1.— Mục-lục tổng-quát gồm đủ tem thư của các nước trên thế-giới;
- 2.— Mục-lục tem thư của một số hoặc một vài nước với các tiêu-quốc thuộc nước ấy;
- 3.— Mục lục chuyên về những loại tem thư riêng biệt theo đề mục.

Sự phân tách này rất cần nhứt là đối với những bạn tài-tử (amateurs) vì nhiều khi bạn thấy kê khai những mục lục tem thư lộn chungan, bạn mua một cuốn không hợp với những thứ tem mà bạn sưu-tập thì có thể thành ra không mấy hữu-ích và vừa ý bạn. Ví-dụ như bạn sưu-tập tem của các nước Tây-Ban-Nha, Ý-đại-lợi, Hoa-Kỳ,

Nhật-Bản . . . mà bạn mua một cuốn mục-lục của Henri Thiaude, Cérès hay Yvert cuốn I (tome I) thì trong đó chỉ có tem của nước Pháp và các nước thuộc Pháp (France et communauté française) mà thôi hay là có thêm một ít tiêu-quốc như Monaco, Sarre v.v... chứ không có tem của các nước nói trên.

Bạn cũng nên biết rằng tem thư VIỆT-NAM từ năm 1951 đến 1955 thì nằm trong những cuốn mục-lục tem nước Pháp và những quốc-gia thuộc Pháp; còn từ năm 1956 trở đi thì lại nằm trong cuốn mục-lục tem thư của các quốc-gia Hải-ngoại, nếu là mục-lục Yvert et Tellier thì phải có cuốn I và cuốn III (tome I và III).

Vì tuy là ngày 9-3-1949, Hiệp ước Pháp-Việt đã được ký-kết tại Ba-Lê gọi là Hiệp ước Vincent AURIOL — Bảo-Đại, nước Pháp nhìn nhận nền độc-lập của VN, nhưng chủ-quyền Quốc-gia Việt-Nam chưa có hoặc là chưa toà: v.v. cho đến ngày 7-7-1954, quân-dội viễn-chinh Pháp lần hồi rút lui, chủ-quyền Quốc-gia Việt-Nam được thu hồi trọn vẹn.

1.— Mục-lục tổng-quát gồm đủ tem thư của các nước trên thế-giới.

Của Pháp: do nhà in YVERT ET TELLIER xuất bản gồm 3

cuốn: cuốn I gồm có tem Pháp, các nước thuộc Pháp, cựu thuộc Pháp, và vài ba tiêu-quốc như Andorre, Monaco, Sarre . . . Cuốn II gồm có những tem của các nước ở Âu-Châu và cuốn III gồm có các Quốc-gia Hải-ngoại.

Của Hoa-Kỳ: Mục-lục «SCOTT» do nhà in SCOTT'S Publications Ltd, (U.S.A.) xuất bản.

Của Anh-cát-Lợi: Mục lục «Stanley GIBBONS» do nhà in cùng tên xuất bản.

Của Đức-Quốc: mục lục «MICHEL» Đại-lý tại Pháp: A. Deutsch, Cours d'Estienne d'Orves, Marseille phát hành. Mục lục này cũng gồm 3 cuốn: cuốn I: Âu-châu, cuốn II: Hải-ngoại từ A đến K, cuốn III: Hải-ngoại từ L đến Z.

Cũng như những cuốn lịch để xem ngày tháng, hằng năm vào tháng 9 thì những mục-lục tem thư của năm tới đã xuất bản xong và khởi sự phát-hành. Nếu bạn mua nó lúc mới xuất-bản và muôn tiếp-tục theo rồi những tem liên-tục phát-hành trong năm thì mua thêm những nguyệt-san mà những nhà ấn-lôat mục-lục tem thư xuất-bản để tiếp-tục phần của mục lục ấy.



**ĐƯỜNG
THI
BÁT
CÚ**



chạy tiền

* TỐ-LŨ LÊ-VĂN-BÀNG
(Vĩnh-Bình)

Mỗi chân mà chạy khắp người quen,
Năn-nỉ xin vay một ít tiền...
Đứa rộng, xăng-văng rắng hết ria,
Thằng keo, lanh-dạm bảo không tiền.
Câm mồm, mũi ớt chơi đâu nỗi,
Mở miệng, tài trai nghĩ cũng hèn !
Mảnh giấy thế mà xem cũng quí.
Lúc cùng chạy chọt đến gần điện.

tâm thư

* PHẦN-ĐẦU
(Tuy-Phước, Bình-Định)

Tồ-Quốc đà-doan mối hận tình !
Ai gâv chia xẻ, cảnh diêu-linh.
Non sông sầu lụy lòng tan nát,
Đất nước, khôn ngui, dạ thép định.
Mong muốn thanh-bình đời thanh-trị,
Không còn tang tóc nạn đao-binh.
Thu về mến gởi lòng lưu-uvensis.
Mấy đoạn tâm thư một tấc thành !

(Mùa Thu năm Quý-Mão)

phó-thông vòng quanh thế-gioi

* Xuân Anh

* MỸ.— Máy hút bụi... cho phi hành gia

Chắc các bạn nghĩ rằng : « các phi-hành-gia nằm gọn trong chiếc phi thuyền không gian chật hẹp lại còn cần máy hút bụi làm gì nữa » ? Thế mà lại cần lắm đấy ! Hai phi hành gia Gordon Cooper và Scott Carpenter đều cùng chung một ý kiến như vậy vì trong lúc họ bay lên không gian trước đây, hai người cũng đều bị khó chịu bởi những mảnh vụn thức ăn và những giọt nước cứ bay lòn vòn trước mặt mình vì trạng thái « vô trọng lực » (non pesanteur). Để tránh sự khó chịu ấy, các chuyên viên về phi hành không gian vừa sáng chế ra một loại máy hút bụi tí hon gắn trong phi thuyền. Các phi hành gia có thể bấm một cái nút là cái máy tự động hút các mảnh vụn hay các giọt nước, khỏi còn bay..lòn vòn một cách vô định và... vô tổ chức như trước nữa.

ANH.— Phi công...đỗ đẻ

Một bà sản-phụ, bà Gordon, là hành khách độc nhất của một chiếc phi cơ hàng. Trong khi phi-

cơ đang bay trên cao độ 2000 th trong vùng North Queensland thì bà này ôm lấy bụng rên siết và sắp...đẻ.

Percy Trezise, viên phi công cưng...độc nhất của chiếc máy bay hốt hoảng, cố gắng khuyên bà ta nên ráng chịu đau nhưng khổn nỗi, đã đến lúc hoa muồn nở rồi, bà lăn lộn trên sàn làm cho viên phi công lái càng bối rối hơn nữa. Ông ta bèn bấm mô, nhớ lại mình cũng đã bốn đĩa con rồi và cũng đã từng thấy vợ đẻ... thôi thì cứ làm liều thử coi. Ông ta bèn gài máy điều khiển tự động (pilotage automatique) cho máy bay bay thẳng đường rồi lại xăng tay áo, đỡ đẻ cho bà Gordon. Loay hoay một hồi thì may thay nghe tiếng...oe oe. Một đứa bé khai khỉnh đã lọt lòng mẹ. Ông cũng cắt dau cột rún lại đàng hoàng rồi mới trở về phòng hoa tiêu...mặt còn đỏ bừng và tay còn run vì...cảm động.

Ý.— Hết đường tầu thoát

Các tài-xế chạy ầu và các chú buôn lậu, gian phi ở Ý từ nay

hết còn đường thoát vì nha Cảnh sát của Thủ-Đô La-Mã mới sắm một loạt xe đua Ferrari có thể chạy với tốc lực 300 cây số một giờ và xe Alfa Romeo chạy được 240 cây số một giờ.

Những cảnh binh lái xe ấy đều là những « tay lái cứng cựa » nên mỗi lần có bác tài xế nào chạy ẩu, huýt còi không đứng hay một tên buôn lậu, một kẻ cướp muốn thoát bằng xe hơi thì tức tốc họ rượt theo và nắm chớp được ngay.

● ANH.— THÁM HIỂM TRUNG TÂM TRÁI ĐẤT

Nhà bác-học vật lý T.F. Gaskell, Giám đốc cơ quan « sur-tầm » của hãng dầu British Petroleum Company ở Luân-don có trình bày trong một buổi đại-hội các chuyên viên khoa học một loại khoang của ông sáng chế ra để khoang xuống lòng đất dặng tìm những mạch dầu. Ông cho biết rằng dụng cụ và phương pháp của ông đã cải tiến rất nhiều kỹ thuật tìm mỏ dầu và đến nay, ông định đem những dụng cụ và phương pháp ấy để phụng sự hoàn toàn cho những mục đích khoa học.

Nhà bác-học Gaskell quả quyết rằng một ngày kia, người ta có

thể khoang lùng quả đất bên này qua bên kia (theo sự ức đoán của các nhà địa chất học thì bề dày chỉ chừng độ 70 cây số). Hiện nay, bề sâu nhứt mà người ta đã đào xuống được chỉ quá hơ 6 cây số thôi. Nhưng rồi đây, độ sâu 16 cây số rưỡi sẽ được người ta thực hiện một cách dễ dàng.

Theo các nhà bác-học Hoa kỳ thì độ sâu ấy chính là nơi tiếp giáp của vỏ trái đất và lòng đất (nửa đoạn đường đối với trung tâm quả đất). Lớp phân ranh ấy được các nhà bác-học đặt danh hiệu là « Moho » (Mohorovi disontinuity).

Nên nhớ rằng theo các nhà địa chất-học thì lòng đất là một lò lửa chưa tắt và lò ấy thoát ra theo các đường nứt trong vỏ quả đất để sinh ra các núi lửa (hỏa diệm sơn). Chính cái lò lửa ấy trong vòng đai của lớp phân ranh « Moho » và các nhà bác-học Hoa kỳ tính rằng, nếu dùng những cái hố thiên nhiên đã sẵn có dưới đáy Thái-bình-dương (sâu 10 cây số) và đào thêm chừng 4 hay 5 cây số nữa thì sẽ đến con đường « Moho » bí mật kia một cách dễ dàng.

● Biết đâu rằng, một ngày kia, sau khi đã khắc phục không gian, người ta sẽ lại đi « phiêu du » trong lòng quả đất !



★ Sách « SUU-TẬP BƯU-HOA CHỈ-NAM »

Chi-dẫn sân rộng, tài-liệu dồi-dào có kèm theo những bản-ké và địa-chí cần-thiết. In nhiều kiều tem Quốc-Tế, nhiều màu theo tem « Đề-Mục » (Thématisques) nhiều màu và nhiều ngoại-ngữ đối chiếu.

Bán tại các tiệm buôn, bán tem quốc-tế ở Saigon và tại 14611, Hiền-Vương, Saigon — Giá 40đ. Ở xa thêm tiền cước (bảo-dam) 7đ.

ĐÃ PHÁT HÀNH TOÀN QUỐC :

● BẢN CHÚC THƯ TRÊN NGỌN ĐỈNH TRỜI

Tiểu-thuyết của Mai-Thảo

● TRÁI CÂY ĐAU KHỔ

Kịch của Doãn-quốc-Sỹ — 2 tác phẩm mới của nhà xuất-bản Sáng-Tạo — Bìa : Ngọc-Dũng

Các bạn yêu thơ hãy đến đọc : **THƠ HÀ-LIÊN-TỬ**

Tập thơ thứ hai của tác-giả Tiếng bến trời gồm những thi phẩm chọn lọc và độc đáo nhất, do Nhà-Sách DÂN-TRÍ xuất-bản.

ĐÃ PHÁT HÀNH : « SỐNG » tức « LOẠN I »

Tiểu-thuyết của Chu-Tử — Dày 340 trang — Ấn-lôát tuyệt mỹ

(Trích lời phê-bình của L.M. Cao-văn-Luận, Viện-trường Viện Đại-Học Huế)

● « Sống » quả là một tác-phẩm rất « sống », rất sâu-sắc, mà gần 10 năm nay, mới thấy xuất-hiện trên mảnh đất văn-nghệ hời-hot, giả-tạo của chúng ta...

Tôi thường tự hỏi : thời-đai chúng ta đầy những quắn-quại, bi-thương hoặc hùng-tráng, mà ta sao chưa có một chứng-nhân nào ghi chép, diễn tả một cách trung-thực những băn-khoăn của lớp người đang sống... Chu-Tử chính là « chứng nhân » ta đang tìm kiếm.

● Bản đặc biệt bán tại Xuân-Thu thư-quán (đường Tự-do) và Nhà Sách Saigon (đường Lê-Lợi).

ĐƯỜNG-SÁNG XUẤT-BẢN

TÌM VIỆC

Nam Sinh-viên Đại-học Văn-khoa, nghèo, cần tìm chỗ dạy kèm tại tư gia, trình độ Đệ-Tứ trở xuống Tiêu-học.

Thư hoặc hồi Bắc 49 c/4 Nguyễn-Thông (nối dài) — Saigon.

Nhà Sách CAO - TRÍ

Bán : SÁCH, BÁO, NHẠC — VIỆT, ANH, PHÁP

Danh-thiếp, thiệp chúc, tranh ảnh v.v...

Cung Cấp : dụng-cụ văn phòng, học-sinh và thể-thao.

Đặc - biệt : Sách giáo-khoa giảm huê hồng 20% và lẻ 15% hình-ảnh danh-lam thăng-cảnh nơi miền cao-núi.

Kính mời quý Du-Khách chiểu cõ

Hàng vận-tải
TÀI-HƯNG
DAI LỘ KHÔNG-TỦ CHOLON
号六十九造大子乳岸堤

司公輸運興再

Nhanh chóng, Bảo đảm.

陣保·全安·捷快

CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA
BÁNG HÓA-XA

SAISON - QUẢNG NGÃI - ĐÀ NẴNG - HUẾ
QUẢNG-NGÃI : 68, LÊ-TRUNG-DỊNH.
ĐÀ NẴNG : 62, BẠCH-DẤNG. TEL: 39
HUE : 44, CHI-LĂNG. TEL: 61

Kho hàng : Ga Hỏa Xa CHOLON

Điện Thoại : 36.780



KINH LÝ VĂN PHÒNG

110, đại lộ Nguyễn-Huệ — Saigon

Điện-thoại : 23.187



Phạm - Văn - Lạng

Giám - Đinh Trắc - địa - sư

Géomètre — Expert

373, Phan-thanh Giản

SAIGON

Sau 5 tháng tạm ngừng hoạt động

LIÊN - HOA NGUYỆT - SAN

sẽ tái-ngộ với bạn đọc vào đầu tháng 11 âm-lịch.

Đề phù-hợp với hoàn-cảnh đời mới của Đạo-Pháp và nước nhà, Liên-Hoa Nguyệt-San sẽ :

— Cải-tiến nội-dung : thêm nhiều Thượng-Tọa, Đại-đức, Tăng-Ni cùng các Đạo-hữu và một số văn-nghệ-sĩ tên tuổi cộng-tác, ngoài những mục thường xuyên còn thêm những mục mới lạ.

— In đẹp, trình bày thanh-nhã. Số tái-ngộ sẽ có chân-dung của Ngài Thích-Quảng-Đức do họa-sĩ Phạm-đăng-Trí trình bày

LIÊN - HOA NGUYỆT - SAN

— Là bạn của những Phật-tử muốn trau-dồi Phật-pháp và hiểu rõ sinh-hoạt Phật-Giáo trong nước nhà và ngoài nước.

— Là bạn của những Văn-nghệ-sĩ muốn khai-nugồn sáng-tạo.

— Là bạn của những ai đang khao-khát tìm nơi nương-tựa tinh-thần, tìm một ý-nghĩa cho cuộc sống và một lối giải-thoát thanh-tịnh.

* *

Độc-giả nào thay đổi địa chỉ hoặc cần-động thêm độc-giả xin liên-lạc gấp với Tòa-soạn Liên-Hoa Nguyệt-San : 66 Chi-Lăng Huế.

Chủ-Nhiệm : THÍCH-ĐÔN-HẬU

Tổng-thư-ký : THÍCH-ĐỨC-TÂM

BẢO - HIỂM

- XE CỘ • GHE TÀU NHÀ CỬA
- HÀNG HÓA • SANH MẠNG, V.V...

VIỆT-NAM BẢO-HIỂM PHẬT BÀ

(Việt-Nam Assurances)

Công-ty bảo-hiểm tất cả các loại rủi ro

Société d'assurances contre les risques de toute nature

Siège social : 13 Pasteur, Saigon

Téléphone : 23529

Adresse télég. Vietassur

R.C. Saigon
No 3618 B



K.N. số 260 ngày 20-6-63

Bồ-phế linh-dơn Thụy-Lâm loại A

HO, TRI : Các chứng ho lâu năm, nhiều đàm, ho cảm, ho đàm ho gió, yếu phổi, rang ngực, tự nhiên sút cân.

Bạch-Đối, hoàn Thụy-Lâm

TRI : Cứng đầu cớn, ngứa cửa mình, ra huyết trắng (các tiệm thuốc Bắc đều có bán)

Nhà thuốc THỤY-LÂM 191 Gia-Long, Saigon

K.N. số 425 ngày 25-9-63

Gần Đến kinh kỳ, Bàn thăn dâ dượi, hay là đang hành kinh mà đau bụng, uống :
Lôi Công Hoàn «ÔNG TIỀN». Hồi các tiệm thuốc Hoa-Việt,
Saigon 228 Lê-thánh-Tôn. Nhà thuốc «Ông Tiên» Phú-Lâm Cholon
K.N. BYT. số 1 — 9-5-63

Phong Ngứa, Ghê chốc, lở lói, gãi tối đau lan tối đó,
không phải thoa phết sơ sài ngoài da mà
hết, uống **Giải Phong Sát-Độc-Hoàn «ÔNG TIỀN»**
30 năm sáng lập. Hồi các tiệm thuốc Hoa-Việt.
Nhà thuốc Ông Tiên Phú-Lâm Cholon (K.N. BYT. số 3 — 9-5-63)

1) HUOT PHAT PHÒNG LAO THẢO

Thuốc trị Ho đàm, Ho siềng, Ho yếu phổi cho người lớn.

2) AN THẦN BỬU trị yếu tim mất ngủ, hồi hộp choáng váng
chóng mặt, thần kinh suy yếu.

3) ĐẠI BỒ LONG PHUNG TINH trị các chứng mệt mỏi
đau lưng, ít ăn ngủ, lao lực quá độ.

4) PHỤ NỮ HỘI XUÂN TỐ trị bệnh phụ nữ kinh nguyệt
trồi sụt, thiếu máu mặt mét da xanh, ít ăn ngủ hay đau lưng.

5) DƯỠNG THAI BẢO SẢN HOÀN trị quí bà khi có thai
bị ưa mửa, bón, thai trắc, thiếu máu bầm thăn dâ dượi.

6) THẢO LINH SƠN trị phong thấp, đau nhứt khớp xương.

7) Thuốc PHONG NGỨA Di An Hèa trị các chứng phong ngứa,
ghé chóc lở lói ngoài da.

8) KIỆN NHI THẢO, thuốc bắc trẻ em, tì vị yếu ăn ít tiêu gầy
còm, đồ mồ hôi trộm, cam tích.

9) BẠCH TRÂN CHÂU, trị mụn cám mụn bọc trên da mặt,
(có đè bán ở các tiệm thuốc bắc).

Tổng phát hành : Nhà thuốc DI AN HÒA 232A Lê-thánh-Tôn
Saigon K.N. số 385 ngày 21-8-63 đến ngày 20-2-64.

Nước Ngọt «CON CỘP»

*Nguồn mạch Sức Khỏe
và Vui Tươi*



Nước Ngọt «CON CỘP» mỗi chai
Là nguồn Vui Mạnh kéo dài Tuổi Xuân

HEPATIC

Ai dau gan?

NÊN DÙNG THUỐC

HEPATIC

CÓ BẢN KHẠP CÁC NHÀ THUỐC CẦU MỸ

HEPATIC

Kiêm nhận số 350/BYT ngày 2-9-63

MỸ-DUNG-LỘ
Hồng - Nguyễn

Làm cho da mịn màng
Tiêu tan các vết nám đen
Các thâm mụn trên mặt.
và rôm sảy cho trẻ em
Nhà thuốc HỒNG-NGUYỄN
246, đại-lộ Nguyễn-Hoàng
Số-tin
CÓ BÁN KHẨP NƠI

K.N. số 242, NGÀY 20-6-63

Công-Ty Bảo-Hiểm
« LE SECOURS »

Công-Ty Bảo-Hiểm và Liên-Hiệp Bảo-Hiểm những
tai-nạn, hỏa-hoạn, hàng-hóa, trộm cắp và tất cả các rủi-ro

Trụ sở chính :

30-32, đường Laffitte — Paris (9ème)

Chi-Cuộc Viễn-Đông :

16, đại-lộ Nguyễn-Huệ (Charner cũ) Saigon

Điện-Thoại : 20.461

● **Bồi thường mau lẹ**

● **Nghi thức giản tiện**

Khi hữu sự hãy hỏi thăm liền chó ngần ngại — Mọi sự
dễ dãi và tiếp rước niềm nở sẽ dành cho khách bảo-hiểm.

BAN-NÓNG.CẨM.HO
EuquinoL

K.N. số 351/BYT 2-8-63

POLYVIT C_a
TÉVÉTÉ

DÀN BÀ DƯỠNG THAI và THỜI KỲ CHO CON BÚ
TRẺ EM ỐN-YẾU, ẾO-OT, CHẬM MỌC RĂNG
THUỐC BỔ MÁU, XƯƠNG, PHỔI
CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY VÀ TIỆM TRÙ ÂU-DƯỢC

K.N. số 251 BYT/QCDP/18-10-62

GLUCOCÉ
TÉVÉTÉ

KẸO SINH TỐ
CHỐNG MẾT-MỒI THÈ XÁC và TRI-ÓC

CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY VÀ TIỆM TRÙ ÂU-DƯỢC

K.N. số 251 BYT/QCDP/18-10-62

SỔ-SỐ KIẾN-THIẾT QUỐC-GIA

GIÚP NƯỚC THÊM NHÀ
TA THÊM CỦA

3 LÔ ĐỘC ĐÁC
mỗi lô :

1.000.000 \$

Xổ Thứ Ba Hàng Tuần
mỗi vé 10\$

Thần-Tài chẳng vị riêng ai
cứ mua vé số
thì Thần-Tài sẽ đến thăm

Giấy phép số 292 CDV/TT/NĐ ngày 9-10-1961

Quản nhiệm : NGUYỄN-VŨ
In tại THU LÂM ÁN THU QUÁN
231-233, Phạm Ngũ-Lão — Saigon

TẠP - CHÍ

PHÓ - THÔNG
thân-mến chúc toàn thề bạn đọc
THIÊN - CHÚA - GIÁO

MỘT LỄ

NOËL
và MỘT NĂM

DƯƠNG - LỊCH

vui vẻ, đầy - đú
hòa-bình, hạnh-phúc ! ★ ★ ★ ★ ★

A nos Lecteurs

Phò - Thông

adresse ses meilleurs voeux de

joyeux Noël
et d'

Heureuse Année !

★ ★ ★ ★ ★ May the
Joy and Peace
of

1964

Christmas
be with you
throughout the

New Year

PHÓ-THÔNG MAGAZINE