



Kiêm duyệt số 3050/UBKD ngày 5-6-1963
Kiêm nhận số 245/BYT ngày 20-6-1963

Nhà Thuốc MAC-PHSU trân trọng lưu ý quý vị thân chủ xa gần, khách hàng bốn phương lúc nào cần mua 1 ve Dầu Cù-Là MAC-PHSU nên xem kỹ từ hộp đến ve dầu qua những đặc điểm vừa trình bày.

Trước nhứt, xin quý vị xem hai « Nhãn Cầu Chứng » hình tròn dán trên và dưới hộp. số 1 và số 2 còn thật nguyên vẹn. Sau khi mở hộp ra, xem tiếp băng « Giấy Bảo Đảm MAC-PHSU » dán ngang qua nắp ve dầu chưa bị đứt đoạn thì mới tin chắc dầu bên trong đúng là phẩm được do Nhà Thuốc MAC-PHSU bào chế.

Tốt hơn hết, quý vị nên mua Dầu Cù-Là MAC-PHSU trong các Tiệm Thuốc Hoa Việt hoặc tìm ngay nơi các Đại Lý MAC-PHSU là chắc ý.

Hiện giờ còn một số Dầu Cù-Là MAC-PHSU đang bày dán trên thị trường chưa dán thêm Nhãn tròn ngoài hộp và Giấy Bảo Đảm trong ve, đó là số Dầu Cù-Là đã phát hành trước khi có Bố Cáo này. Lần lượt Nhà Thuốc MAC-PHSU sẽ đổi lại số dầu ấy cho phù hợp với hình thức mới.

KÍNH CÁO,

Nhà Thuốc MAC-PHSU

205, đường Lê - Thánh - Tôn Saigon

W 186521 ✓

PHÔ-THÔNG

TẠP-CHÍ

GỘP PHẦN XÂY-DỰNG VĂN-HÓA VIỆT-NAM
PHỐ-BIEN VĂN-HÓA ĐỒNG-TÂY KIM-CỘ

Giám-đốc, Chủ-bút: Nguyễn-Uý

Tòa-soạn: 233, đường Phạm-Ngũ-Lão, Sài-gon — Đ.T. 25.861

Ty Quản-ly: 531, Đại-lộ Trần-hưng-Đạo — Saigon

NĂM THỨ V ★ SỐ 111 ★ 15 - 9 - 63

1.—			7
2.— Hai ngàn năm xưa, người Tàu đã biết .	Nguyễn-Triệu	8 —	9
3.— Clementine Churchill	Thiếu-Sơn	10 —	16
4.— Những ngôi sao (truyện dịch).	Duyên-Hồng	17 —	22
5.— Chạy đua lén Cung Trăng	Sở-thượng-Giang	23 —	30
6.— Tô-Quốc và tình-yêu (thơ)	Hoài-viễn-P ương		31
7.— Cuộc đời trong tấm kính	Trọng-Táu	32 —	35
8.— Kiếp sống, ngõ-ngàng (thơ).	Huy-Z.Đặng		36
9.— Ca-dao nhà Tây-son	Trần-nhâm-Thân	37 —	41
10.— Chờ xem, Điem-tưởng (thơ).	Hương-Thy		42
11.— Tuấn, chàng trai nước Việt.	Nguyễn-Vỹ	43 —	46
12.— Những người đàn bà lừng danh	Tân-Phong	47 —	51
13.— Đì dòi nợ (truyện ngắn).	Nguyễn-tăng-Liên	52 —	56
14.— Tiếng trúc (thơ)	Lê-Tri		57
15.— Những bí mật trong thế chiến.	Thiếu-Sơn	58 —	62
16.— Người Tàu đã biết dùng (t.t)	Nguyễn-Triệu	63 —	64
17.— Tiếng nói của gái và trai thế hệ	Phô-Thông	65 —	77
18.— Lưu Phô-Thông, Bao giờ . . (thơ) . .	Toàn-Duyên		78

19.— Chữ Nhẫn trong Không-Học	Bs. Trương-Quí-Lâm	79 — 82
20.— Tao-Dàn Bạch-Nga trả lời	B.N.	83
21.— Thơ huyền diệu (T.Đ.B.N.)	Đào-thanh-Khiết	84
22.— Bức tranh say (T.Đ.B.N.)	Minh-Đức	85
23.— Đàn ơi tìm đi! (T.Đ.B.N.)	Phương-Dài	86
24.— Phê bình sách : Yêu của Chu-Tử	Diệu-Huyền	87 — 90
25.— Minh ơi! Cá thần có thật không?	Diệu-Huyền	91 — 100
26.— Đóng cửa (thơ)	Thiên-Thu	101
27.— Bức thư Espagne	Minh-Đức	102 — 06
28.— Lời ngược	Nguyễn-Vỹ	107 — 113
29.— Thơ Đường luật	Hoàng-Hoạch	114
30.— Thư bạn đọc.	Phò-Thông	115 — 118
31.— Đáp bạn bốn phương	Diệu-Huyền	119 — 130



- * Chúng tôi hoàn-toàn không chịu trách-nhiệm về những bài-lai cáo của bạn-đọc, (theo thề-lệ chung của các tạp-chí quốc-tế).
- * Bài-lai cáo không-dăng, không-trả-lại.
- * Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiến trích-dâng những bài trong tạp-chí PHÒ-THÔNG, nhưng yêu-cầu để rõ xuất-xứ: « Trích Tạp-chí PHÒ-THÔNG » và đừng-viết-tắt.
- * Cấm-trích, dịch, phỏng-dâng vào sách báo Ngoại-quốc mà không-xin-phép.
- * Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays. Copyright by PHÒ-THÔNG, printed in Viêt-Nam.

Tổng-Phát-hành PHÒ-THÔNG ở Âu-Châu và Phi-châu
• Notre représentant général pour l'Europe et l'Afrique
• Our general agent in Europa & Africa
LONG HIỆP
13, Rue de la Montagne Ste Genevière — PARIS V^e
(vente — abonnements — Publicité)

CHAI MÓI

PHẨM CHẤT THƯỢNG HẢO

TRÌNH BÀY TUYỆT MỸ



Xi-rô Con Cọp: Cam, Chanh, Lựu, Bạc-Hà, Dầu, đóng vò 2 loại chai cũ 63cl quý-vị đã biết và chai mới. CHAI HỘT GẠO rất mỹ-thuật. Cả 2 loại chai đều cùng một phần-chất Xi-rô như nhau.

Tinh-chế với đường, nguyên-chất và hương-liệu trái-cây, thảo-mộc chọn lọc, tươi-tốt và đầy-sinh-tố, từ lúc chế biến trong phòng lạnh-cực tinh-sạch đến lúc vò chai, mọi việc đều hoàn thành bởi máy-móc, dụng-eụ tự động tối-tân, không-một-lúc nào cần nhờ đến bàn-tay người. Xi-rô Con Cọp, loại CHAI HỘT GẠO, giá rẻ mà phần-chất vò-song, khác-hỗn với các thứ Xi-rô pha-chế theo-lối thủ-công-nghệ.

Thơm-ngon tuyệt-vị và eục-tinh-khiết, Xi-rô Con-Cọp, đóng CHAI HỘT GẠO rất mỹ-thuật, làm-và-ý-mỗi-người và riêng-thích-hợp với các trẻ-em trong những ngày nóng-bức, cần-eó-một-thức-giải-khát-tiện-dụng, ngon-lành và hoàn-toàn-hợp-về-sinh.

2.000 NĂM XƯA

• người Tàu đã biết • • dùn g CHIẾN XA

Nhà học-giả Nguyễn-Triệu đã qua đời, còn gởi lại tôi một bài khảo-cứu có giá-trị sau đây. Nay xin đăng nguyên-văn, để tưởng-niệm bạn đồng-nghiệp khâ-ái có tài mà không có phận.

N. V.

« Dưới bóng mặt trời, không có gì mới » chính là một câu của Tây-phương.

NGẦM thật có thể...

Một việc gì ở đời nay ta tưởng rằng lạ, kỳ thật đời xưa đã có người nghĩ đến hay đã từng làm

rồi cũng có. Trò đời, kim cồ Đông Tây chặng qua một cuộc diễn di diễn lại những bản tuồng cũ, chỉ có đào kép và sân khấu thay đổi thôi.

Trong các thứ khí-giới chiến-tranh đời nay, chiến xa có lực-lượng và công-dụng ngoài hẵn ý-liệu của người ta, bắt đầu ngay từ các nhà chuyên môn quân-sự trở đi...

Ai cũng thấy rõ binh Đức trong trận 1914-1918 trước, khéo dùng chiến xa đánh thắng những trận « chớp nhoáng » ra thế nào. Từ trận địa Ba-Lan trải qua mấy bối chiến-trường Bỉ, Pháp cho đến các miền hiềm-trở ở Nam-Tur, Hy Lạp, những cồ xe không lồ hàng

trăm tấn của Đức đ
hoành vô-dịch ở
người lầm-tưởng
phầm riêng cũ
đem ra dùng

Không
Chẳng
tạo ra
như

Kỳ tí
của César ta
— sáng-tạo chín
người Pháp mà lợi
năm trước, người Trung
đã biết rồi.

Đã bảo dưới bóng Mặt Trời
chẳng có gì mới !



Người ta thấy chiến-xa xuất hiện trước hết, vào khoảng giữa thế-giới đại chiến 1914-18.

Còn nhớ hồi ấy nhằm tháng chín 1916, hai quân giao-chiến ở mặt trận Sông Somme, quân-dội Anh đưa chiến-xa ra xung phong hâm trận lần thứ nhứt.

Lúc đoàn xe mới lật xình-xịch bò ra trận tiền, quân Đức tuy trố mắt ra nhìn, cho là lú ma-quái xuất-hiện, nhưng họ không lấy gì làm sợ... Là vì chiến-xa mới chế tạo buổi đầu hãi còn luộm-thuộm, sơ sài, có nhiều nỗi trờ-ngại và bò đi được một quãng

Gởi người lên
không-gian
ăm 1960, khoa học
gian đã tiến một
Ba chướng ngại
người lên mặt
tôi.Mỹ và Nga
king đã có đ
an thiết và
vực cách
khi gởi
an d

cú
tiếng

Từ đấy,
Pháp nhờ lực
vừa nhiều, vừa mạn
mãi lên. Mùa Xuân 1917
lần lần phá vỡ được cái tr
đại tần-công của Đức, rốt cuộc
cuối năm ấy Đức phải bại trận,
cầu hòa.

Việc đời trớ trêu làm sao, đến
trận đại-chiến này, liên-quân Anh,
Pháp lại bị ngay công-kích mãnh
liệt bởi thứ chiến-xa chính mình
sáng tạo ngàn xưa...

(xem tiếp trang 63)

2.000

NĂM XƯA

• người Tàu

đã biết •

• dùn g

CHIẾN XA

Nhà học-giả Nguyễn-Triệu đã qua đời, còn gởi lại tôi một bài khảo-cứu có giá-trị sau đây. Nay xin đăng nguyên-văn, để tưởng-niệm bạn đồng-nghiệp khâ-ái có tài mà không có phận.

N.V.

« Dưới bóng mặt trời, không có gì mới » chính là một câu của Tây-phương.

NGẤM thật có thể... Một việc gì ở đời nay ta tưởng rằng lạ, kỳ thật đời xưa đã có người nghĩ đến hay đã từng làm

rồi cũng có. Trò đùi, kim cồ Đông Tây chặng qua một cuộc diễn di diễn lại những bản tuồng cũ, chỉ có dàn kép và sân khấu thay đổi đấy thôi.

Trong các thứ khí-giới chiến-tranh đời nay, chiến xa có lực-lượng và công-dụng ngoài hẵn ý-liệu của người ta, bắt đầu ngay từ các nhà chuyên môn quân-sư trở đi...

Ai cũng thấy rõ binh Đức trong trận 1914-1918 trước, khéo dùng chiến xa đánh thắng những trận « chớp nhoáng » ra thế nào. Từ trận địa Ba-Lan trải qua mấy bối chiến-trường Bỉ, Pháp cho đến các miền hiềm-trở ở Nam-Tur, Hy-Lạp, những cỗ xe không lồ hàng

trăm tấn của Đức đến đâu tung-hoành vô-dịch ở đó đã có nhiều người làm-tưởng chiến-xa là sản-phẩm riêng của Đức và lần này đem ra dùng là một...

Không !

Chẳng phải người Đức sáng tạo ra chiến-xa và lợi-dụng trước nhứt đâu !

Kỳ thật khí-giới ấy — Cái gì của César ta hãy trả lại cho César — sáng-tạo chính là người Anh và người Pháp mà lợi-dụng thì 2000 năm trước, người Trung-Hoa cũng đã biết rồi.

Đã bảo dưới bóng Mặt Trời chẳng có gì mới !



Người ta thấy chiến-xa xuất hiện trước hết, vào khoảng giữa thế-giới đại chiến 1914-18.

Còn nhớ hồi ấy nhằm tháng chín 1916, hai quân giao-chiến ở mặt trận Sông Somme, quân-đội Anh đưa chiến-xa ra xung phong hâm trận lần thứ nhứt.

Lúc đoàn xe mới lạ ấy xình-xịch bò ra trận tiền, quân Đức tuy trố mắt ra nhìn, cho là lú ma-quái xuất-hiện, nhưng họ không lấy gì làm sợ... Là vì chiến-xa mới chế-tạo buổi đầu hầy còn luộm-thuộm, sơ sài, có nhiều nỗi trồ-ngại và bò đi được một quãng

thường trục-trặc hỏng máy luôn. Bởi vậy hồi đó đã có người bảo làm ra thứ đồ đó tốn kém nhiều tiền mà chẳng có công hiệu thì làm quái gì !

Qua tháng 11 năm sau, nhờ chiến-xa quân Đồng-Minh đánh binh Đức thua một trận thất dien bát đảo, bấy giờ người ta mới thấy rõ cái giá-trị-trận-mạc của món vũ khí mới mẻ này. Đức bắt chước làm theo, trong khi Anh và Pháp ra công tìm tòi sửa sang mãi về máy móc cho được tinh xảo và thêm sức mạnh chiến đấu. Kiều xe « Nona » nhẹ nhàng của Pháp và kiều xe nặng-nề chữ « V » to lớn của Anh là hai loại chiến-xa có tiếng hồn đó.

Từ đấy, hai quân-đội Anh và Pháp nhò lực-lượng chiến-xa vừa nhiều, vừa mạnh mà đánh dấu mãi lên. Mùa Xuân 1918 trở đ', lần lần phá vỡ được cái trận-thế đại tấn-công của Đức, rồi đến cuối năm ấy Đức phải bại trận, cầu hòa.

Việc đời trớ trêu làm sao, đến trận đại-chiến này, liên-quân Anh, Pháp lại bị ngay công-kích mãnh liệt bởi thứ chiến-xa chính mình sáng tạo ngàn xưa...

(xem tiếp trang 63)

MỘT BẢN
TÌNH CA

CLEMENTINE
CHURCHILL

* Thiếu-Son

thuyết với Hitler biết bao nhiêu lần mà chẳng cứu vãn Hòa-Bình. Anh Pháp càng nhượng bộ, Hitler càng hung hăng làm tối.

Trong khi đó ông Churchill đã thấy rõ là nước Anh phải chuẩn bị một cuộc trường kỳ kháng chiến trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Hitler coi thường ông già Chamberlain nhưng coi bộ ngán Churchill và đã nhiều lần kêu đích danh ông mà chửi là "đồ hiếu chiến."

Chiến tranh bùng nổ. Chamberlain xếp dù rút lui và nhường ghế Thủ Tướng cho Churchill đương đầu với một kẻ thù vô địch.

Quân đội Quốc-xã tung hoành ở Âu-Châu và thắng luôn nước Pháp một cách quá dễ dàng. Viện binh Anh lật đật rút về cố thủ quê hương.

Nga đã về phe với Đức. Mỹ còn đứng vòng ngoài. Pháp đã thất trận. Hitler muốn ký một

T RONG Đệ nhị Thế-chiến vừa qua người anh hùng số một của phe chiến thắng nhứt định phải là ông Winston Churchill.

Ông già Chamberlain đã cố gắng nhặt nhục vác dù qua thương

thỏa ước với Anh. Trong hợp đó một nhà lãnh thường nhứt định sẽ vui hiệp. Nước Anh sẽ những cuộc oanh tạ khôn quân, tránh đồ bộ bằng hải tránh được nhữ nhâ của mộ Nhưng rồi Anh được bao lâu nữa : căn cứ ở Âu-Châu mà ca. Nga cũng không co-hội bỏ ra và quay về với Đồng-Minh ?

Một hành động hèn yếu lúc đó của Anh-quốc sẽ có những hậu quả tai hại không thể lường trước được.

Nhưng Winston Churchill, một mặt dôn đốc và tồ chức cuộc kháng chiến của dân Anh, một mặt tuyên bố dứt khoát :

« Chúng tôi sẽ không đầu hàng và không chấp nhận một thỏa hiệp nào cả ».

Ông lạnh lùng nói tiếp :

« Chúng tôi tin chắc rằng tất cả đều sẽ kết thúc một cách đẹp đẽ ».

Nước Anh đã biến thành một pháo đài kiên cố, nhưng cái pháo-dài đó đã chịu đựng tất cả những cuộc tấn công mãnh liệt và khủng khiếp của không quân quốc xã trong suốt mấy năm trường. Phải

NHỮNG NGÔI SAO
Thơ , Giông con lai vì chiều, núi ch vắng, lá châ uen và u khe tới n nghe nô nha iế mìn gòn ở nhau.

Minh. C tộc của nước anh hùng số 1 tra Đồng Minh. Điều đó chối cãi được.



Nhưng vị anh hùng số một đó lại chịu sự điều khiển kín đáo của một nhà giàn cảnh tài tình là vợ ông : bà Clementine Churchill. Cựu Thủ Tướng Anthony Eden đã nói : « Bà là một nhà giàn cảnh kín đáo và hiệu nghiệm nhứt của một trong những minh tinh vĩ đại nhứt của thời đại chúng ta. » Và chính bà cũng nói : « Với Winston phải làm tất cả, phải coi chừng tất cả, nhưng cần nhất là đừng cho chàng biết. »

MỘT BẢN TÌNH CA

CLEMENTINE CHURCHILL

* Thiếu-Son

thuyết với Hitler biết bao nhiêu lần mà chẳng cứu vãn Hòa-Bình. Anh Pháp càng nhượng bộ, Hitler càng hung hăng làm tối.

Trong khi đó ông Churchill đã thấy rõ là nước Anh phải chuẩn bị một cuộc trường kỳ kháng chiến trong những hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Hitler coi thường ông già Chamberlain nhưng coi bộ ngán Churchill và đã nhiều lần kêu đích danh ông mà chửi là "đồ hiếu chiến."

Chiến tranh bùng nổ. Chamberlain xếp dù rút lui và nhường ghế Thủ Tướng cho Churchill đương đầu với một kẻ thù vô địch.

Quân đội Quốc-xã tung hoành ở Âu-Châu và thắng luôn nước Pháp một cách quá dễ dàng. Viện binh Anh lật đật rút về cố thủ quê hương.

Nga đã về phe với Đức. Mỹ còn đứng vòng ngoài. Pháp đã thất trận. Hitler muốn ký một

T RONG Đệ-nhị Thế-chiến vừa qua người anh hùng số một của phe chiến thắng nhứt định phải là ông Winston Churchill.

Ông già Chamberlain đã cố gắng nhịn nhục xác dù qua thương

MỘT BẢN TÌNH CA

thỏa ước với Anh. Trong trường hợp đó một nhà lãnh đạo tầm thường nhứt định sẽ vui lòng thỏa hiệp. Nước Anh sẽ tránh được những cuộc oanh tạc tàn phá của không quân, tránh được một cuộc đồ bộ bằng hải quân và cũng sẽ tránh được những điều kiện nhục nhã của một nước chiến bại. Nhưng rồi Anh-quốc sẽ yên thân được bao lâu nữa? Mỹ còn đâu cản cứ ở Âu-Châu mà can thiệp? Nga cũng không coi-hội bỏ Hitler và quay về với Đồng-Minh?

Một hành động hèn yếu lúc đó của Anh-quốc sẽ có những hậu quả tai hại không thể lường trước được.

Nhưng Winston Churchill, một mặt dôn đốc và tổ chức cuộc kháng chiến của dân Anh, một mặt tuyên bố dứt khoát:

« Chúng tôi sẽ không đầu hàng và không chấp nhuận một thỏa hiệp nào cả ».

Ông lạnh lùng nói tiếp:

« Chúng tôi tin chắc rằng tất cả đều sẽ kết thúc một cách đẹp đẽ ».

Nước Anh đã biến thành một pháo dài kiên cố; nhưng cái pháo-dài đó đã chịu đựng tất cả những cuộc tấn công mãnh liệt và khủng khiếp của không quân quốc-xã trong suốt mấy năm trường. Phải

qua những ngày dài đen tối đó rồi mới có những ngày vinh quang khi Đồng Minh đồ bộ ở Normandie, phản công thắng lợi ở cả hai mặt trận Đông, Tây và dồn Hitler vào chỗ chết.

Trong những ngày đen tối cũng như trong những ngày vinh quang Winston Churchill mỗi khi ra mắt công chúng đều do hai ngón tay làm dấu chữ V. V là chữ đầu của danh từ *Victory* nghĩa là *chiến thắng*. Cái quyết tâm và lòng tin tưởng sắt đá của ông là nguyên nhân cho sự chiến thắng của Đồng Minh. Ông là vị anh hùng dân-tộc của nước Anh. Ông còn là anh hùng số 1 trong mặt trận Đồng Minh. Điều đó không ai chối cãi được.



Nhưng vị anh hùng số một đó lại chịu sự điều khiển kín đáo của một nhà giàn cảnh tài tình là vợ ông: bà Clementine Churchill. Cựu Thủ Tướng Anthony Eden đã nói: « Bà là một nhà giàn cảnh kín đáo và hiệu nghiệm nhứt của một trong nhứng minh tinh vĩ đại nhứt của thời đại chúng ta. » Và chính bà cũng nói: « Với Winston phải làm tất cả, phải coi chừng tất cả, nhưng nhứt là đừng cho chàng biết. »

Bà nói câu nói trên ngay từ khi bà mới kết hôn với ông, nghĩa là đã cách đây 54 năm. Lúc đó ông còn thanh-niên nhưng đã dè lè ra một bản chất khác thường, ngang tàng và thoát sáo. Bà biết chồng bà là một con ngựa hay nhưng cũng là một con ngựa chưng. Nó sẽ chạy mau và chạy xa nhưng nó cần phải có người biết cầm cương và biết điều khiển.

Trong đám thân bằng đã có người nói : " Nếu bà không liên kết vận-mạng của bà vào vận-mạng của ông Winston thì chắc chắn bà sẽ làm giám đốc một bệnh viện hay một trường học. Suốt trong 54 năm phải đương đầu đối phó với năng lực của một bản chất bất kham, bà cần phải có một cá-tánh vững mạnh đủ điều khiển một nhà thương có 500 giường hay một trường học có 1000 học sinh."

Một bằng chứng cụ thể là sau ngày 27-7-1962 ông Churchill bị té gây ối xương đùi và sau khi đã được giải phẫu và được bác sĩ cho đưa về nhà, bà Clementine đã phải đóng một vai tuồng tế nhị và khó khăn hết sức.

Từ năm 1911 ông Churchill đã cùng với các bạn sáng lập một Câu-lạc-bộ mang tên là Other Club. Mỗi năm tới ngày 1-11 thì có bữa tiệc tất niên của Câu-lạc-

bộ. Trừ những năm có giặc không năm nào báy bỏ tiệc tất niên và cũng ít khi ông chịu vắng mặt. Ông đã 89 tuổi. Hơn nữa, ông mới bị tai nạn gãy xương. Nhưng bà không cần ông tới dự bữa tiệc tất niên năm ngoái vì bà không muốn làm buồn ông. Song hai ngày trước đó đã có người tới thương lượng với bà và trình cho bà coi thực đơn gồm có 7, 8 món ăn. Người ta còn ngỏ ý kiến sợ nhiều món ăn có phần hơi kích thích đối với ông cụ già. Nhưng bà biết rõ khả năng của ông cụ nên không thắc mắc gì về thực đơn mà chỉ yêu cầu có một điều. Bà nói :

— Ông không ngại gì hết. Nhưng cần nhứt là đừng thay đổi thói quen của ông cụ. Các ông có thể cho thêm một chai xâm banh thứ ông thích. Nhưng tôi buộc ông phải ngủ vào nửa đêm như thường lệ.

Tới ngày 1-11 ông chống gậy tới dự tiệc với hai người tùy-tùng hộ vệ. Thủ Tướng Mac Millan và những bạn ông trong đảng Bảo-Thủ tiếp đón. Ông thấy lại những bộ mặt quen thuộc. Ông ăn khỏe, uống khỏe, nói chuyện khỏe, và cảm thấy như trẻ lại bốn bàng.

11 giờ 1/2 đêm, tiệc rượu đã tàn nhưng cuộc vui chưa dứt. Ông

Churchill đã hút tới điếu xì gà thứ 3 thì Thủ Tướng Mac Millan nhận được một phong thư, thư của bà Churchill gửi tới. Thư chỉ vắn tắt có mấy hàng : « Tôi tưởng rằng bây giờ đã tới lúc cho ông Winston về nghỉ. Mong ông thông cảm. » Thủ Tướng Anh liền bỏ tờ giấy vào túi. Vài phút sau ông yêu cầu nâng ly chúc tụng Nữ-Hoàng. Sau đó bữa tiệc chấm dứt. Đúng nửa đêm ông Churchill về tới nhà. Ông không ngờ ông đã chịu sự điều-khiển của bà Clementine, nhà, giàn cảnh tế-nhi và nghiêm-khắc, người đã sống cho ông, sống vì ông trong suốt 54 năm trường. Bà đã thi-hành nghiêm-chỉnh chí-thị của lương-y buộc ông cụ tới nửa đêm là phải về nhà đi ngủ.



Ngày 27-7-62 Huân - tước Moran đi với hai bác-sĩ giải-phẫu là những người đã chữa cho Churchill tới thăm bà Clementine cho bà hay rằng ông có thể về nhà trong 3 tuần lễ nhưng nhà phải sửa sao cho thích-hop với một người nhiều tuổi và nhiều tật-bịnh. Ký nhứt là không cho ông cụ leo thang và đi lại trong những gian phòng có nhiều tùng lợp cao thấp hơn nhau. Căn nhà ở Luân-dôn không thích-hop với

cụ vì có thang lầu ở bên trong và ở từng dưới từ phòng này qua phòng kia lại có những thềm nhà, cái cao, cái thấp.

Bà Clementine liền kêu thợ dốc-xuất sửa liền từng lầu hai thành phòng vê và đặt một thang máy êm nhứt và chậm nhứt ở nước Anh. Thú tiêu-khiển của ông là hội-hoa. Không thể cấm ông vê được mà cũng không thể để cho ông lui tới phòng vê của ông ở một căn nhà mát cách kinh-thành 60 cây-số. Vì thế mà bà phải lo cho ông có phòng vê tại nhà ở Luân-dôn. Còn ở từng dưới thì bà bắt sửa lại thềm nhà cho bề mặt đều nhau giữa phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm, thư viện và phòng khách. Bồn tắm chôn sâu xuống cho ông khỏi phải leo cao. Ngoài ra lại có những quả đầm bằng đồng gắn vào tường cho ông vui. Từng lầu thứ nhứt bà dành riêng cho bà. Đó là tổng-hành-dinh của người chỉ-huy, của nhà đạo-diễn.

Công viê: sửa chữa như thế phải mất ít nhứt là 3 tháng nhưng bà đã hoàn thành nội trong 20 ngày. Khi ông ở bệnh viện về thì đầu đó đã xếp-đặt xong-xuôi. Ông có đầy đủ tiện-nghi và được sống thỏa-thích với những thói quen của ông.

Ông có tật đọc một lúc hai chục cuốn sách. Đọc cuốn này vài



Ông Churchill và bà Clementine

trang rồi bỏ đó đọc qua cuốn khác. Khi ông trở lại đọc tiếp thì cuốn nào cũng phải mở sẵn ở ngay trang còn bỏ dở. Bà biết ý ông nên đã sắm cho ông vô số ghế đầu để dùng vào việc đó.

Ông viết đứng và bắt cú lúc nào cao hứng là viết. Bà đã sắm cho ông những bục xiêng sát vách tường vừa tầm đứng của ông.

Ông thích nước nên ngày nào ông cũng phải tắm hai lần. Lần thứ nhứt ông vào phòng tắm hồi 12 rưỡi. Lần thứ hai hồi 7 giờ rưỡi tối. Nhưng ông có tật hể vào bồn tắm là ông quên ra. Khi nước đã bao phủ mình ông thì ông không còn phải là bậc anh-hùng cứu-

quốc nữa. Ông chỉ còn là người tình của nước. Ông vẩy vùng thỏa-thích, ông đùa đớn say mè. Ông quậy cho nước nồi bọt, ông gây nên những đợt sóng lớn, nhỏ. Rồi ông nói một mình, ông la, ông hét, ông ngâm thơ. Người phục-dịch cho ông nhiều khi hoảng sợ phải gõ cửa phòng tắm và hỏi ông có chuyện gì đã xảy ra. Ông trả lời: « Anh cũng biết tôi có bài diễn-văn sẽ phải đọc ở Thủ-dân nghị-viện. Đây là tôi dượt thử. »

Nhưng bà Clementine đâu có bị gạt. Bà biết rõ rằng mỗi khi ông tắm là ông cao hứng đọc thơ của thi hào Shakespeare. Mỗi lần

cao hứng như thế là ông quên cả thời gian. Gõ cửa phòng tắm không đủ để thúc hối ông ra. Phải nhận chuông báo hiệu giờ ăn và phải nhận rất lâu mới kéo được ông trở về với thực tế. Nhiều khi mời khách tới ăn. Khách tới đúng giờ mà chủ nhà ra tiếp trễ. Khi nghe có tiếng thở lớn của ông thì bà chủ nhà liền mím cười mà nói: « Đó là tiếng thở của cá voi ».

Bà hiểu biết ông, thương yêu ông và săn sóc ông như thế, nhưng không phải lúc nào bà cũng được ở bên ông.

Chính những khi bà cần ở bên ông để phục vụ ông thì bà lại phải xa ông.

Phép công là trong niềm tây xá gi.

Chính bà đã thốt ra với người viết tiêu-sử của ông những lời này :

« Trong nửa thế kỷ sống chung, chúng tôi đã phải xa cách nhau 15 năm, 15 năm xa cách vì nhiệm vụ chánh trị của chồng tôi. Trong những lúc đó, ông không bao giờ biên thư cho tôi và kêu điện thoại để nói chuyện với tôi. Ông đã nói trước với tôi rằng ông không muốn cho tôi phải bận lòng về những lo âu của

dời sống chức nghiệp của ông. Tôi chỉ biết tin tức của ông do báo chí... »

Bữa ăn lót lòng luôn luôn ông ăn một mình. Ông đã nói với bà : « Trước 11 giờ sáng tôi thường hay gắt gỏng khó chịu. Tôi không muốn cho bà thấy tôi những lúc đó. »

Bà cảm ơn tri-ngô nên luôn-luôn tuân theo chỉ-thị của ông. Năm ngoái trong 7 tuần ông nắm điều-trị ở nhà thương cung không ngày nào bà vào thăm ông trước 11 giờ. Nhưng lần nào bà cũng không quên đem cho ông một hũ caviar, một loại trứng cá ở bên Nga. Ông rất thích món ăn này.

Thứ caviar này lại là thứ caviar của sông Volga mà chánh-phủ Nga mỗi năm đều gửi tặng ông từng thùng từ ngày có trận đánh lịch-sử ở Stalingrad trên bờ sông Volga.

Trong đời của bậc vĩ-nhân này sự ăn uống cũng có một địa-vị quan-trọng. Bà Clementine biết thế nên từ lâu bà đã ra những chỉ thị nghiêm khắc là phải tiếp tục duy trì chế-độ ăn uống cho ông nếu chẳng may bà sẽ chết trước ông. Ông không ăn nhiều nhưng ông sành ăn và biết thưởng-thức đủ loại nên phải cho ông ăn nhiều món, mỗi món một chút. Mỗi bữa

ăn ít nhứt cũng phải có 4 món. Bà Churchill đã tự tay chế-tạo cho ông 10.000 bữa ăn chiều vào loại những bữa ăn đặc-biệt.

*

Năm 1953 ông Churchill được tặng giải-thưởng Nobel về văn-chương. Ông tính sẽ đích thân tới Stockholm để lãnh thưởng. Nhưng vào giờ chót ông không đi được vì việc quốc-gia đại-sự. Theo thông-lệ thì sứ-thần Anh ở Thụy-Điển sẽ đại-diện cho ông. Nhưng mọi người đều ngạc-nhiên khi nước này mời bà Churchill qua thay mặt cho chồng. Lần thứ nhứt bà đứng một mình trước những ống đèn rọi của nhiếp-ánh-viên. Bà được người ta chụp rất nhiều, ngang với Nữ hoàng Thụy-diển.

Trước buổi lễ ông Churchill đánh cho bà bức điện tín vẫn tắt như nhau : « Khi mình đọc bài diễn văn của tôi ở Stockholm thì tôi nghiêm chỉnh chấp tay để nghe mình, người vợ thân ái của tôi. » Bà đã đọc bài diễn văn của chồng một cách say sưa và cảm động. Toàn thể cử tọa đều im lặng nghe bà và đã hoan nghinh nhiệt liệt. Và thành linh người ta đồng thanh hát lên một bản tình ca rất xưa của xứ Anh :

O my darling, O my darling, O my darling Clementine !

Hồi người thân ái của tôi !

Hồi người thân ái của tôi !

Hồi Clementine thân ái của tôi !

Ông già và bà cũng già rồi.
Một ngày không xa ông bà sẽ lần lượt ra đi.

Người anh hùng dân tộc nước Anh, người vĩ nhân thế giới, nhà văn-hào được giải thưởng Nobel sẽ có địa vị vang trong lịch-sử nhân-loại. Nhưng con người đặc-biệt này lại có người vợ đặc-biệt và suốt đời chỉ biết có người vợ đặc-biệt ấy thôi thì rồi đây nói tới ông người ta không thể quên nhắc tới bà. Cũng như khi ta hoan nghinh người tài tử trên sân khấu ta nỡ nào quên công nhà đạo diễn. Huống chi sân khấu này bao trùm cả thế giới, người tài tử này là một danh nhân và người đạo diễn này là bức hiền phụ đã hy sinh trọn đời mình và tận tụy với chồng trên nửa thế kỷ nay.

Một mối tình già,

Một bản tình ca,

O my darling Clementine !



Những ★ Ngôi ★ Sao

* Duyên-Hồng

• dịch « les Étoiles » của Alphonse Daudet

(Riêng trao về Minh-Nguyệt, Longxuyên)

Lời thuật của một người chăn cừu ở Provence

HỒI tôi chăn cừu trên núi Luberon, tôi ở đây cả hàng tuần mà chẳng gặp một bóng người, trừ trại một mình tôi với con chó Labri và bầy cừu trên đồng cỏ. Thỉnh thoảng vị ăn tu ở Mont-de-l'Ure đi qua đây để tìm thăm những kẻ chất phác, hoặc tôi trông thấy bộ mặt đen ngòm của một gã bán than ở Piémont; nhưng đây toàn là những con người mộc-mạc, lặng lẽ vì quen ở nơi hiu quạnh, không còn thích nói năng, không hề biết tí gì về những chuyện người ta kháo nhau ở dưới các xóm làng và thành thị.

Cho nên, cứ cách mười lăm hôm khi tôi nghe trên con đường lên núi tiếng lục-lạc của con la đực của chủ trại, mang lên cho tôi các vật dụng tiếp tế trong nửa tháng, và thấy từ dưới dốc dần-dần lú lên cái đầu lâu linh của thằng nhỏ-ở, hoặc cái khăn trùm đỏ hoe củadì Norade già khụ, thì thật là vui sướng quá

cho tôi! Tôi bảo họ kè-lại những chuyện ở dưới xóm làng, chuyện các lẽ rủa tội, chuyện các đám cưới, nhưng tôi thích nghe nhất là chuyện cô Stéphanette, con gái của ông bà chủ tôi, cô thiếu nữ đẹp hơn hết cả trong một vùng rộng hơn mười dặm. Giả-vờ như không chú ý lắm, tôi hỏi chơi cho biết cô ta có hay đi dự các ngày lễ và các buổi họp ban đêm không? cô có những bồ bịch nào mới đến tán tỉnh cô không? Có ai sẽ hỏi tôi là một thằng chăn cừu quèn ở trên núi như tôi muốn biết những chuyện đó làm gì, thì tôi sẽ trả lời rằng hồi đó tôi mới hai mươi tuổi và cô Stéphanette ấy đẹp nhất hơn hết thảy những gì tôi đã thấy trong đời tôi.

Thế rồi, một hôm chủ nhật tôi đợi các vật dụng tiếp tế cho tôi trong nửa tháng, tôi ngóng đợi mãi thật trưa mà không thấy gì cả. Buổi sáng tôi tự nhủ thầm: « Tại hôm nay có đại lễ ở Nhà

Thờ". Rồi trưa, trời đồ một cơn giông lớn, tôi lại nghĩ rằng con la không thể lên đường được tại vì đường xấu. Mãi đến ba giờ chiều, trời quang mây tan, sườn núi chói ánh nước và mặt trời, thì vắng-vắng hòa lẫn trong tiếng lá-chà của những giọt nước ở trên các cành cây rụng xuống và tiếng róc rách của những khe suối tràn ngập chảy ra, tôi nghe tiếng lục lạc của con la, nghe nó vui làm sao, nó làm tôi nôn nao như nghe tiếng chuông nhà thờ đồ đòn trong một ngày lễ Pâques. Nhưng người cởi con la không phải là thằng nhô-ở, cũng không phải là mụ già Norade. Đồ bạn biết là ai?... Là cô tiểu thư của chúng ta, bạn ơi! Vâng, chính nàng tiền thư của chúng ta, nàng ngồi thẳng thắn giữa các bao lát, và gió núi mưa ngàn dã làm cho nhau sắc của nàng hồng hào hẳn lên!

Thằng nhô-ở bị bệnh, dù Norade xin nghỉ về thăm con. Stéphanette yêu-kiều bảo với tôi thế trong lúc nàng ở trên lưng con la nhảy xuống đất, và nàng còn bảo rằng nàng đến trễ vì nàng đi lạc đường; nhưng trông nàng với y-phục chủ nhật diện thật sang, dài hoa kết trên tóc, cái juýp chói-lọi viền đăng-ten chung quanh, tưởng đâu như nàng ở trong một cuộc khiêu vũ nào ra trễ, hơn là lạc nèo

trong rừng rú.Ồ, con người ngộ nghĩnh làm sao! Mắt tôi nhìn nàng mãi không biết chán. Vả lại từ trước tới giờ chưa có lần nào tôi nhìn nàng được gần gũi thế. Đôi khi, vào mùa đông, tôi phải lùa bầy cừu xuống đồng bằng và tôi về trại để ăn tối, nàng thường đi ngang qua chúng tôi mau lẹ, chẳng khi nào nói chuyện với bọn tôi, lúc nào cũng diện thật sang và có hơi hành-diện. Còn bây giờ, thì nàng đứng ngay trước mặt tôi đây, chỉ vì tôi đây; thủ hỏi làm sao tôi không điện đầu cho được?

Khi nàng đã lấy xong các vật dụng trong giỏ ra, Stéphanette tòm-tòm ngó chung quanh nàng. Khẽ kéo cao lên cái juýp chủ-nhật xinh-xắn của nàng để cho khỏi bần, nàng đi vào khu chăn nuôi, nàng muốn thấy cái chái chỗ tôi ở, cái máng lót rơm với tấm da cừu chỗ tôi nằm, cái áo tôi choàng bụ của tôi treo trên vách, cái gậy chăn chiên của tôi, cái súng đá của tôi. Xem mấy đồ đó, nàng trầm trồ thích-thú.

Nàng bảo tôi:

— Tôi nghiệp anh quá! Thế là anh sống như thế này đây hả, anh chăn cừu? Ở đây luôn luôn có một mình, chắc anh buồn lắm chứ? Anh làm những gì? Anh nghĩ những gì?...

Tôi muốn trả lời: "Tôi nghĩ

đến cô, cô chủ à", và như thế là tôi không có nói ngoa đâu, nhưng tôi hết sức bối rối chẳng nói ra được một tiếng nào. Tôi tin rằng nàng thấy thế và nàng lại còn tàn nhẫn thích làm cho tôi càng bối rối thêm khi nàng ranh mảnh hỏi:

"Còn cô bạn gái cưng của anh thỉnh thoảng có lên thăm anh không, anh chăn chiên? Chắc phải là một con Kim-dương, hay là một nàng Tiên Estérelle chỉ ưa chạy nhảy trên đỉnh núi đấy nhỉ..."

Chính nàng, trong lúc nói thế, nàng có vẻ như một nàng Tiên Estérelle thật, với giọng cười đẹp ngọt đầu ra sau, rồi vội vàng ra đi, như thoảng hiện ra rồi biến mất.

— Tôi vểnhé, anh chăn chiên.

— Chào cô chủ.

Thế là nàng đi, mang theo mấy cái bao không.

Khi nàng xuống con đường dốc, tôi nghe mấy viên sỏi lăn sít soạt dưới móng chân con la, như thể nghe chúng rơi lớp đớp... lớp đớp... trong tim tôi. Tôi nghe lâu lắm, lâu lắm, cho mãi đến lúc mặt trời lặn, tôi còn ngồi yên, nhắm mắt lại như ngủ, không dám quay cua, sợ đi mất giấc mơ của tôi. Trời tối, các thung

lũng đã bắt đầu mờ tím, bầy cừu vừa kêu vừa chen chúc nhau đi về mục trường. Tôi nghe ai gọi tôi từ dưới dốc núi, rồi tôi thấy hiện ra cô tiểu-thư của chúng ta, không phải tươi cười như lúc này nữa mà run cầm-cáp vì lạnh, vì sợ, vì ướt át. Hình như xuống dưới chân núi nàng thấy nước sông Sorgue lớn lên vì trận mưa giông vừa rồi, và nếu nàng liều lĩnh lội qua thế nào cũng bị giòng nước cuốn trôi. Ghê sợ nhất là trong cái giờ đêm tối ấy không thể nào nghĩ đến chuyện di về trại; vì có con đường tắt trong rừng nhưng một mình nàng khó mà tìm ra lối đi, còn tôi thì làm sao tôi bỏ bầy cừu ở đây được để đưa nàng về? Ý-nghĩ phải ngủ một đêm ở trên núi làm cho nàng bứt-rứt lắm, nhất là Ba Má và Gia-dình nàng càng lo-ngai không yên. Tôi phải cố hết sức an-ủi cho nàng yên dạ:

— Tháng Bảy, đêm ngắn lắm cô chủ à... Cô ráng chịu khó chọc lát, không lâu đâu.

Tôi vội-vàng đi nhúm lên một đám lửa bụi để nàng hơ chân và hơ chiếc áo bị dầm nước sông Sorgue ướt hết. Rồi tôi đem sáu và phó-mát để trước mặt nàng, nhưng tôi-nghệp nàng đâu có thiết đến chuyện hơ cho ấm, hay ăn cho no, và thấy những ngắn

lệ trào ra trên mặt nàng, tôi cũng muốn khóc theo.

Bấy giờ đêm đã tối hẳn. Trên đỉnh núi chỉ còn một ánh mặt trời sưa-sốt như một làn bụi, một hơi sáng mỏng-mảnh nơi hướng tây. Tôi mời tiểu-thư vào nghỉ trong mục-trường. Tôi lấy một tấm da thú còn mới tinh trải trên giường rơm của tôi, tôi chúc cô ngủ ngon, và tôi đi ra ngoài, ngồi trước cửa... Xin Chúa chứng-giám cho tôi rằng, mặc dầu ngọn lửa yêu-đương đang cháy trong tim tôi, tôi vẫn không hề có một ý nghĩ gì bậy-bạ ; tôi chỉ có hân-hiện được nhận lịnh canh gác cho nàng ngủ trong một xó núi này, cạnh bầy cừu hơi ngo-ngác nhìn nàng ngủ, nàng, con gái của chủ tôi, — như một con Chiên quý-báu hơn, trong-trắng hơn những con chiên kia. Chưa bao giờ tôi thấy vòm trời sâu như thế, các vì sao chói sáng như thế... Bỗng-dưng cánh cửa phên khẽ mở, và cô Stéphanette diễm kiều hiện ra. Nàng không ngủ được. Mấy con cừu cù-động mãi, làm xột-xoạc các lớp rơm, con thì mờ ngủ kêu lên. Nàng muôn dậy ra ngồi bên đống lửa. Thấy thế, tôi liền lấy tấm da đê của tôi khoác lên vai nàng, tôi chụm thêm cùi cho lửa phừng lên, và nàng với tôi ngồi cạnh nhau, không nói.

Nếu có khi nào bạn ở ngoài trời một đêm đầy sao, chắc bạn biết rằng trong giờ mà chúng ta ngủ, có một thế-giới huyền-bí đang thức trong tĩnh-mịch cô-liêu. Thì lúc ấy bạn nghe tiếng suối hát reo-rắt càng thanh hơn, và các ao đầm thấp lên những đóm lửa nho-nhỏ. Các hồn thiêng của núi rừng qua lại thong-tà, và trong không khí có những xao-xắc êm-dịu, những tiếng âm-thầm, như thể ta nghe những cành lá nứt chồi, những cọng cỏ lèn hương. Ban ngày là cuộc sống của sinh-linh ; nhưng ban đêm là cuộc sống của sinh-vật. Ai chưa quen thì sợ..., cho nên tiểu-thư cứ rung mình, hể nghe một tiếng động gì là nàng ôm chặt lấy tôi. Một lần, có một tiếng kêu dài và ào-não, từ cái đầm nước lập-lòe ở dưới chân núi vang lên đến chúng tôi, giọng trầm giọng bồng, cùng một lúc một vì sao băng tuyệt-đẹp rơi phớt qua trên đầu chúng tôi cùng theo một hướng ấy, như thể tiếng kêu mà chúng tôi vừa nghe có đem theo một ánh sáng.

Stéphanette khẽ hỏi tôi :

— Cái gì thế ?

— Một linh-hồn đi vào Thiên-cầu gilly, cô chủ à ? Tôi bảo thế và tôi làm dấu Thánh-giá.

Nàng cũng làm dấu Thánh-giá, rồi ngồi trầm tư mặc tưởng một lúc lâu. Nàng hỏi tôi :

— Anh chăn chiên ơi, người ta bảo các anh là phù-thủy, có đúng thế không ?

— Không đúng đâu, cô nương à. Nhưng nơi đây chúng tôi sống gần gũi các ngôi sao, nên những chuyện xảy ra ở các vì Tinh-Tú chúng tôi hiểu hơn là các người ở đồng bằng.

Nàng vẫn nhìn lên trời, đầu gác trên bàn tay, mình khoác chiếc da trùu giống như một vị mục đồng ở Thiên-cung :

— Nhiều sao quá nhỉ ! Đẹp quá nhỉ ! Tôi chưa bao giờ thấy sao nhiều như đêm nay. Anh chăn-chiên ơi, anh có biết hết tên tuổi các vì Tinh-Tú kia không ?

— Tôi biết, cô Chủ à. Kìa, ngay trên đầu chúng ta là con Đường-saint-Jacques (1), nó đi từ nước Pháp đến nước Espagne. Hồi xưa vị Thánh Jacques de Galice đáp nó để chỉ đường cho hoàng - đế Charlemagne đi đánh giặc Sarrasins. Phía xa kia, là sao Xe-vong-hồn (Đại-Hùng-Tinh) với bốn cái trực xe chói lọi của nó. Ba ngôi sao di trước là ba bánh xe, và cái sao nhỏ nhất đối diện sao thứ ba là sao Người đánh xe. Cô có thấy một làn mưa sao rụng lấm tấm chung quanh đó không ? Đó là những vong hồn mà Chúa không muốn cho ở trên vườn Chúa. Ở phía dưới một

chút, là sao Bùa-cào, cũng có tên là Sao Ba Vua (Orion). Chúng tôi dùng Sao ấy làm đồng-hồ, vì ngó nó tôi biết bây giờ là quá 12 giờ khuya. Thấp xuống một tí nữa, cũng về phía Nam là Sao Sirius... Nhưng, cô chủ ơi, đẹp nhất hết thảy các ngôi Sao là ngôi sao của chúng tôi, là ngôi Sao của người Chăn - chiên (*Etoile du Berger*). Cũng gọi là Sao Mai vì cứ sáng sớm khi chúng tôi lùa đàn cừu ra đi ăn thì nó rời đường cho chúng tôi đi, và gọi là Sao Hôm vì buổi tối nó soi đường cho chúng tôi về. Chúng tôi cũng gọi nó là Maguelonne, nàng Maguelonne diễm-lệ yêu-chàng Sao Saturne (Thổ-tinh) và cứ bảy năm thì nàng kết hôn với chàng một lần.

— Ô, anh chăn chiên ơi, các vì Sao cũng kết hôn với nhau ư ?

— Cô chủ ơi, đúng thế.

Và trong lúc tôi tìm cách giảng giải cho nàng nghe về cuộc hôn nhân của các ngôi Sao, thì tôi cảm thấy có cái gì mát dịu và êm đềm đê nhẹ - nhẹ trên vai tôi. Đó là cái đầu của nàng đã sắp buồn ngủ, tựa vào người tôi với một mái tóc mướt như gợn sóng, với những viền dăng-ten, những dải ruy-băng, phát phơ xinh đẹp vô cùng... Nàng cứ ngồi yên như thế, không cử động, mãi cho đến

(1) Sông Ngàn-Hà.



lúc các ngôi Sao trên trời đã mờ dần, và biển hẳn lúc hừng đông. Tôi, thì tôi ngó nàng ngủ, mặc dầu trong trái tim của tôi bị rung động chút ít, nhưng nhở có ban đêm Sao sáng thiêng-liêng che chở cho tôi chỉ có toàn những ý nghĩ tốt đẹp. Chung quanh

chúng tôi, các ngôi Sao tiếp tục chuyển dời lặng lẽ, ngoan ngoãn như một bày cừu vĩ-dại. Đôi khi, tôi tưởng tượng như một trong những vì Tinh-tú ấy, đẹp hơn cả, sáng hơn cả, đã di lầm đường, đến đậu trên vai tôi để ngủ.



* Sô-thượng Giang

CHẠY ĐUA LÊN

MÃ|T - T|RÃ|NG

K HÔNG phải chỉ mấy năm gần đây mới có cuộc gianh đua thám hiểm không gian, đặc biệt là mặt Trăng, giữa Nga và Mỹ. Cuộc so tài này bắt đầu vào năm 1945 tức là lúc Đệ-nhị thế-chiến chấm dứt.

Chúng ta còn nhớ sau khi tràn vào Bá-linh, Mỹ cũng như Nga đã sôi-sáng làm một công việc đầu tiên là tìm bắt các nhà bác-học, chuyên-viên hỏa-tiễn với dụng-cụ, máy-móc, bản đồ của ngành này còn sót lại trước sự đỗ-vỡ.

Mỗi nước nói trên chiếmặng mệt mõ tài liệu, một số người, bắt đầu mở cuộc thí-nghiệm liền ngay năm đó. Mỹ thử loại hỏa-tiễn V2 đã dội xuống thành phố Londres, và Anvers, tại các bãi sa-mạc nằm ở phía Đông Hiệp-chung-quốc. Nước Nga cũng thế, họ thí-nghiệm dọc bờ biển Baltique loại vũ-kí vô cùng lợi hại viết tên tắt là V, tức là Vergeltungswaff chữ Đức có nghĩa là «vũ-kí trả thù» (arme de représaille).

- BẮT ĐẦU TỪ NĂM NÀO ?
- ĐÃ CÓ BAO NHIỀU CUỘC ĐO ĐẨM ?
- AI SẼ ĐỔ BỘ LÊN CUNG TRĂNG TRƯỚC ?

* Ý-niệm thay đổi loại
tiết người thành dụng-cụ
khoa-học.

Ngay lúc bắt đầu thí-nghiệm, Mỹ cũng như Nga, đều nhận thức rằng nếu đặt dụng-cụ khoa-học vào cái chót của hỏa-tiễn thay vì các nô-thì họ sẽ thâu hoạch được nhiều tin-tức quý-báu trên chất từng lớp không-khí trên thượng từng không-gian. Trước đó, người ta đã dùng loại kính-khí cầu để thám-hiểm không-gian được nhiều kết quả, nay nếu sử-dụng hỏa-tiễn có tầm thăng thiên đến 300 cây số thì các nhà bác-học sẽ còn thâu hoạch thêm nhiều điều hay. Thế là lần đầu tiên trong lịch-sử loài người, một số nhà bác-học cố gắng hoàn-bị công-trình sáng-tạo của người Đức để thiệt-hiện cái mộng lên mặt Trăng, một hành tinh ở gần nhứt trái đất.

Lúc bấy giờ, như chúng ta đều biết, hỏa-tiễn V2 bắn ra đều rớt xuống đất. Muốn dừng bị sức hút của trái đất, và muốn cho hỏa-tiễn mang vête-tinh được lọt trong quỷđạo bay hoài thì ítra sức bay mau của hỏa-tiễn mang vête-tinh phải trên tốc lực 28.000 cây số mỗi giờ. Còn muốn lướt khỏi hoàn-toàn sự hấp dẫn của trái đất thì tốc lực phải mau trên 40.000 cây số giờ. Vấn đề trước nhứt phải giải quyết là phải tìm chất-nhiên liệu nào có sức mạnh để đẩy hỏa-tiễn với tốc lực nói trên.

Vấn đề thứ nhì là việc đưa hỏa-tiễn lọt vào không-khí, vì đưa một phi-hành-gia vũ-trụ lên không-gian hoặc lên mặt Trăng, còn phải đem người ấy về cho hoàn-toàn. Người ta phải nghĩ cách chế-tạo chất kim khí như thế nào để khi hỏa-tiễn đưa người lên, cũng như lúc người ấy trở xuống, tránh được sức nóng vô cùng do sự cọ-sát của không-khí có thể làm cháy tiêu-máy móc dụng-cụ.

Vấn đề thứ ba là việc hướng-dẫn phi-thuỷ-tin không-gian. Những máy tính toán bằng điện tử, những máy hướng-dẫn bằng vô-tuyến đã có, nhưng đâu có phải giải-quyết dễ-dàng sự hướng-dẫn cho thật đúng trên một con đường đi mênh-mông và vô cùng tận. Đối với vấn đề đưa phi-thuỷ-tin, vête-tinh lên không-gian bao-la nếu tính-toán sai đi một phần triệu triệu mét ly thì sự cách-biệt sẽ lớn-lao không thể ước-lượng được. Một ví-dụ chứng-minh: là năm qua Mỹ phóng vête-tinh *Mariner II* lên kim-tinh, các nhà bác-học định cho nó ở cách xa kim-tinh chừng 500 tới 600 cây số, ấy thế mà khi vête-tinh *Mariner II* bay lên tới trên đó, khoảng cách-biệt lại nói rộng đến 36.000 cây số ngàn !

Bên cạnh 3 vấn đề lớn-lao vừa

CHẠY ĐUA LÊN CUNG TRĂNG

kè trên có thề nói là căn-bản, còn bao nhiêu vấn-dề thứ yếu nữa như: hạ trên hành-tinh, thăng phi-thuỷ-tin lại, lộn về trái đất, tránh phỏng xạ tuyến, tránh phi-thuỷ-tin va chạm với hằng-hà sao-số những vật khác bay theo quỷđạo, chống với khí-hậu trên hành-tinh, phải giải-quyết con người khi «sống» ở một nơi không có trọng-lượng hấp-dẫn (non-pesanteur).

Tất cả những vấn-dề đó là cả bao nhiêu rắc-rối phức-tap, óc bình thường của chúng ta chỉ nghe nói đến là đã diên-dầu !

● **Nhiên-liệu dùng đầy hỏa-tiễn là thành phần quyết định.**

Từ năm 1945 cho đến 1957, cả Nga lẫn Mỹ nghiên-cứu bù đầu bù óc các vấn-dề trên chưa được kết-quả khả-quan nhiều. Nhưng rồi nước Nga mở màn trước bằng sự phỏng lén quỷđạo vête-tinh *Spoutnik I* ngày 4 tháng 10-1957. Thế là Nga đã giải-quyết được vấn-dề phỏng lén một hỏa-tiễn với tốc độ 28.000 cây số giờ. Vête-tinh gắn trên đầu hỏa-tiễn nặng được 83 kí-lô, qua tháng sau, Nga lại phóng tiếp vête-tinh thứ hai *Spoutnik II* nặng đến 500 kí. Rồi, như săn-trón, chiếc *Spoutnik III* được đưa lén quỷđạo nặng đến 750 kí. Do 3 thành công đầu tiên này, Nga

đã giải-quyết được, hoàn-thành được sức-mạnh của hỏa-tiễn làm cho thế-giới phải kinh-ngạc.

Mỹ liền đó cũng bám-sát theo, đúng hơn là với tốcđộ, nhưng chưa kịp Nga với sức-năng của vête-tinh đưa đi. Vào tháng hai 1958, nhà bác-học Đức sang Mỹ phục-vụ là Wernher von Braun đưa vête-tinh *Explorer I* lên quỷđạo chỉ nặng 5 kí-lô. Mãi cho đến bây giờ Nga vẫn còn trên chon Mỹ về sức-mạnh của hỏa-tiễn, còn Mỹ thì quá-quyết vête-tinh họ nhẹ-hơn, nhưng máy-móc tinh-xảo-hơn.

Sau khi đưa máy-móc lên không-gian, các nhà bác-học liền nghĩ cách đưa sinh-vật Nga một lần nữa lại đi trước Mỹ về vấn-dề này. Nga đã đưa lên không-gian 2 lần hai con chó, do đó họ đã thâu hoạch được nhiều nhận-xét ích-lợi về sức chịu đựng của cơ-thể sinh-vật ngoài sức hấp-dẫn của trái đất và ảnh-hưởng của cuộc du-hành không-gian.

Trước những thành-công vê-vang như thế, các nhà bác-học vẫn chưa thiệt-hiện được sự thâu-về những vật và sinh-vật đã gửi lên quỷđạo. Lúc bấy giờ vête-tinh lọt vào quỷđạo thì kè như thí-bỏ rồi. Nó cứ bay quanh trái đất rồi lần-tan-rã trong không-gian.

Nữ
phi
hành
gia :
Valentina



Về vấn-dề này cùng một lượt Mỹ và Nga đều giải-quyết thắng lợi. Cả hai nước đều thâu-lại được những cái đầu hỏa-tiễn đã đưa-lên không-gian và trở-về bằng cách thắng-bằng những chiếc dù đúng-lúc tự-xô-ra hoặc bằng-máy móc kèm-hamm lần-tốc lực của các đầu hỏa-tiễn lúc-trở-về trái đất, chẳng hạn như hỏa-tiễn hối tố.

Rồi Nga lại phát-minh loại hỏa-tiễn liên-lục-địa có vòi tuyến-diều-khiển, muốn cho nó rót ngay nơi nào đều đúng-theo kế-hoạch tiên-liệu.

Ngày 19.8.1960, Nga lại ghi thêm thành công nơi bảng-vàng.

Họ đã đưa-lên không-gian nhiều sinh-vật và thâu-hồi về trái đất. Do chiếc phi-thuyn tên Arnik nặng đến 5 tấn, họ chở chó, chuột và sâu-bo-gởi-lên-quỷ-đạo và thâu-về-an-toàn. Sau đó 5 tháng, Mỹ đưa-con-khi đầu-tiên-lên không-gian nhưng không-phải bay-vòng quanh-trái đất. Con-khi được phóng-lên như kiều-viên đạn rồi rớt-trở-xuống sau khi lênh cao 700 cây số.

Thám-hiểm mặt-trăng

Đồng thời với những-nghiên-cứu-vừa-kề-trên, Nga và Mỹ vẫn chú trọng đến việc thám-hiểm mặt-trăng.

CHẠY ĐUA LÊN CUNG TRĂNG

Vào tháng 8 năm 1958, Mỹ cho-phóng-thử một-vệ-tinh-lên-hướng-mặt-trăng gọi là "moon probe", có-nghĩa-là-dò-dẫm-mặt-Trăng. Vệ-tinh-này bay-khỏi-mặt-đất 77-sao-đồng-hồ-thì-nó-tan-tanh. Tiếp-theo-dó là các-hỏa-tiễn Pionnier I, II và III chỉ-rời-khỏi-mặt-đất-trong-vòng-100.000-cây-số-thôi. Đến-chiếc Lunik I của-Nga đã-vượt-lên-dến-bên-cạnh-mặt-Trăng-cách-có-6.500-cây-số-sau-khi-dã-vượt-quá-gần-400-triệu-cây-số-trên-không-gian. Hôm-ấy vào-tháng-Janvier-1959.

Hai-tháng-sau-cuộc-hành-trình-của Lunik I Mỹ-phóng-chiếc Pionnier IV đi-cạnh-mặt-trăng đến 60.000-cây-số.

Nhưng-rồi Nga-lại-thắng-lợi-trong-cuộc-chạy-dua-khong-lo-lên-mặt-trăng. Vào-tháng-9, năm-1959, Nga-cho-hạ-ngay-trên-mặt-Trăng-chiếc Lunik II, đã-chuyen-về-cho-Nga-rất-nhiều-kham-phá-chưa-hề-ai-biết.

Sau-sự-thành-công-vĩ-đại-này, Nga-lại-phóng-lên-mặt-Trăng-một-vệ-tinh-bay-theo-quỷ-đạo-của-mặt-Trăng-dể-chụp-ảnh-phía-sau-lưng-tức-là-phía-thường-năm-trong-bóng-tối. Hình-ảnh-ấy-với-phương-pháp-diện-tử-được-gởi-xuống-trái-đất-cho-Nga. Việc-này-đã-vượt-quá-sức-tưởng-tượng-của-con-người.

Gởi người-lên-không-gian

Vào-cuối-năm-1960, khoa-hoc-thám-hiểm-không-gian-dã-tiến-một-mírc-nhảy-vợt. Ba-chuoróng-ngai-lon-lao-dẽ-đưa-người-lên-mặt-Trăng-dã-vượt-quá-rồi. Mỹ và-Nga-tranh-nhau-lên-mặt-Trăng-dã-có-dù-máy-móc-hướng-dẫn-cần-thiết-và-cả-hai-nước-dã-tìm-duoc-cách-bảo-vệ-an-toàn-sinh-mạng-khi-gởi-phi-hành-gia-lên-không-gian-dã-và-về.

Ngày-12-tháng-4-năm-1961, phi-hành-gia-vũ-trụ-dầu-tiên-là-thiếu-tá-Yuri-Gagarine-của-Nga-bay-quanh-quỷ-đạo-trái-đất-43.500-cây-số-với-tốc-độ-28.000-cây-số-giờ-trong-chiếc-phi-thuyt-Vostok I và-trở-về-bình-yên, vẫn-dẽ-cho-người-di-trên-không-gian-nói-chung-dã-gần-như-giải-quyết-xong.

Sau đó-vài-tháng-Mỹ-cho-phóng-thử-trước-sau-2-người-lên-cao-chừng-vài-trăm-cây-số. Mỹ-cũng-thành-công-trong-cách-thức-bay-này-chớ-chưa-dặt-người-được-vào-quỷ-đạo. Đó-là-Alan-Shepard(5/5/61) và-Ivan-Grisson(21-6-61). Người-trước-bay-cao-184-cây-số. Người-thứ-nhì-188-cây-số. Vào-ngày-6-tháng-tám-năm-1961, Nga-cho-Herman-Titov-ngồi-phi-thuyt-Vostok II bay-quanh-trái-đất-tới-17-vòng-tính-ra-là-25-giờ-bay, và

bảng con đường dài của 17 vòng trái đất đó còn xa hơn con đường đi lên mặt Trăng và trở về.

Mãi cho đến tháng mười một năm 1961, Mỹ mới phóng một con khỉ tên Enos vào quỹ đạo. Và đến ngày 20 tháng hai và 24 tháng năm 1962, hai phi hành gia vũ trụ của Mỹ là Glenn và Carpenter mới lọt vào quỹ đạo của trái đất. Mỗi người chỉ bay có 3 vòng.

Cuộc gành đua giữa hai cường quốc này mỗi lúc mỗi sôi nổi. Nga thấy Mỹ vừa bám gần kít thì lại bức đi. Đến tháng tám 1962, Nga phóng lên 2 phi hành gia bay song song nhau, người thứ nhứt là Nicolaiev bay 64 vòng trái đất, người thứ nhì là Popovitch bay 48 vòng. Người trước bay nhầm ngày 11-8-62 và Popovitch bay sau đó 1 ngày 12-8-62.

Các nhà bác học Nga đã chứng minh rằng con người đã có thể bay trên một đoạn đường lên mặt Trăng và trở về, nhưng đâu phải như thế mà dù. Còn phải nghỉ tối thời gian đầu ngắn ở trên mặt Trăng về sự tiếp tế dưỡng khí, vật thực v.v...

● Cần phải ráp liền phi-thuyền trên không-gian.

Cuộc bay song song của hai

phi hành-gia Nga là Nicolaiev và Popovitch có lúc họ chỉ cách nhau có 5 cây số, người ngồi phi thuyền bên nǎy trông rõ người ngồi bên kia, là một phát minh mới-mẻ nữa về kế-hoạch thám-hiểm mặt trăng. Những nhà bác-học Nga định rằng muốn lên mặt Trăng thám-hiểm và trở về chắc chắn thành-công thì phải thực-hiện cho được việc ráp phi-thuyền trên không gian, lập những trạm trên con đường ấy. Rồi từ những trạm có thể vừa là nghỉ-chợn, vừa là chỗ thay đồ-ni người, và cũng vừa là nơi tiếp-tế dụng-cụ, máy-móc, nhiên-liệu, những hòa-tiến khác sẽ đầy tiếp phi-thuyền khác lên mặt Trăng. Cách thức đặt trạm trên không-gian nói đây giống như ở những con đường dài dưới đất, người ta đặt nhà ga hay đặt chỗ nghỉ-xá hơi cho hành-khách, cho xe-cộ vậy.

Sau phi-hành-gia « cá - cặp » Nga vài tháng thì vào ngày 2-10-62 phi-công Mỹ là Walter Schirra ngồi Phi-thuyền Sigma VII, bay vòng quanh trái đất được 6 vòng. Đây là một tiến-bộ đối với Mỹ về thời-gian bay quanh trái đất của họ. Vì trước đó John Glenn và Scott Carpenter chỉ bay mỗi người được có 3 vòng thôi.

Kể đến ngày 15-5-63 Mỹ lại

cho Gordon Cooper ngồi phi-thuyền Faith 7 thực-hiện một sự tiến-bộ hơn nữa bằng 22 vòng bay quanh trái đất. Tuy Gordon Cooper đã « bước » được một bước khá dài trong lộ-trình quanh quỹ-đạo, nhưng so-sánh với 2 phi-hành-gia Nicolaiev ngồi trên chiếc Vostok III và Popovitch (Vostok IV), phi-hành-gia Mỹ còn kém xa.

Đề tỏ khả-năng, đồng thời rà lại việc bay song song nhằm vào công-việc ráp nhau trên không gian, ngày 14-6-63, Nga phóng phi-thuyền Vostok V do do Valery Bykovski điều-khiển lên quỹ-đạo. Rồi sau đó 2 ngày tức 16-6-63, Nga lại cho bay thêm phi-thuyền Vostok VI do một thiếu-nữ điều-khiển là cô Valentina Terechkova 26 tuổi.

Cũng như hai chiếc Vostok III và IV của Nicolaiev và Popovitch, hai chiếc Vostok V và VI vẫn bay song song và có khi chỉ cách nhau có 1 cây số. Lần này Valery Bykovski bay tới 82 vòng, còn thiếu-nữ Terechkova bay đến 49 vòng, nghĩa là gấp hai số vòng của phi-hành-gia Mỹ là Cooper.

Lần bay cá-cặp này của Nga, thế-giới không để ý thời gian bay lâu cho bằng việc Nga đã đưa lên

quỹ-đạo một phi-hành-gia phái-nữ. Việc thắng lợi và sức chịu đựng của Terechkova đã đánh-dò thành-kien trong dân-gian và ngay trong giới bác-học nhiều xú cho rằng phụ-nữ không thể trở nên một phi-hành-gia không-gian, vì kém sức chịu đựng và thiếu khả-năng.

● Chứng nào con người lên tới mặt Trăng?

Đối với câu hỏi trên đây, Mỹ cũng như Nga, đều rất dè-dặt phúc-dáp. Nhà chuyên-môn nghiên-cứu vấn-dề phi-hành không-gian Nga là ông A.L. Lebedinsky nói :

« Khi phóng vệ-tinh nhân-tạo đầu tiên lên không-gian có nghĩa là cho ai nấy biết rằng thời gian để cho con người đặt chân đến Kim-Tinh và Hỏa-Tinh không xa nữa. »

Câu nói này không đá-dộng đến mặt Trăng là câu nói cõi-ý, chứng tỏ mục tiêu của Nga không phải tìm đến mặt Trăng mà thôi, họ còn nghĩ xa hơn nữa kia. Và cũng do câu nói này, chúng ta hiểu được là đối với Nga, việc lên mặt Trăng kẽ như là chuyện không-khó, họ sẽ thực-hiện trong 1 thời gian ngắn-tới đây.

Nhà-bác-học Đức là Von Braun hiện ở Mỹ cho biết ý-

CHẠY ĐUA LÊN CUNG TRĂNG

kiến : «Trong vòng vài mươi năm nữa, chúng tôi sẽ đầy đủ phương tiện gởi nhiều phái đoàn tới Thái-dương-hệ từ Kim-Tinh tới Hỏa-Tinh hay xa hơn nữa. Hiện giờ chưa có thể tiên đoán sẽ khám phá những gì có thể khám phá được ».

Đây cũng là một thận trọng, không đá động tới mặt Trăng.

Tuy nhiên theo báo chí vừa loan tin Mỹ cho biết sẽ đặt chân xuống mặt Trăng vào năm 1970 gì đó !

Một người Anh ở cơ xưởng kiến-thiết phi-cơ là ông E. Stewart nói : « Theo cái nhịp độ hoàn bị máy móc tinh vi như hiện nay, trong vòng 10 năm nữa sẽ có phái đoàn thám hiểm đầu tiên tới mặt Trăng ». Lời tuyên bố của ông E. Stewart được coi là lời nói trung lập vì nước Anh không có tham

gia vào công cuộc chinh phục mặt Trăng.

Theo một số chuyên viên về vấn đề không gian của Anh thì phi-thuyền không gian hạ xuống mặt Trăng trước hết họ đặt lên đó máy móc khoa học để chuyên vận tin tức về địa cầu. Người đầu tiên đến mặt trăng hẳn là người Nga, rồi mới người Mỹ. Ngay khi đó thì có những quốc gia khác đang bay quanh trái đất và một số người nữa bay quanh mặt Trăng.

Riêng ông Kenneth Gatland, Phó chủ-tịch hội Hàng-không liên lục địa của Anh lại tiên đoán là vào năm 1966 hay 1967, con người thứ nhứt sẽ tới mặt Trăng.

Những nước theo sau Nga, Mỹ về vấn đề này hẳn là các nước Anh, Pháp, Nhựt...



● GẦN KHÔNG BẮNG XA

Một nữ tài-tử lái xe chạy trên một xa lộ ở miền Bắc tiểu-bang Darota thì xe bị nổ bánh. Nàng dừng lại và lay hoay chữa, nhưng vì tay yếu nên vặn mẩy đầu ốc chưa ra.

Nhiều chiếc xe hơi vun vút chạy qua và không một ai để ý giúp đỡ. Bỗng từ trên cao một phi công lái một phi cơ trực thăng du lịch trông thấy, liền đáp xuống gần chiếc xe hỏng bánh.

— Cố cho phép tôi được giúp cô tí việc tầm thường ấy.

Thế rồi chỉ trong 10 phút, chàng phi công sửa xong xe cho cô đào xi nê, bèn lén lai máy bay và cất cánh.

Trong dịp này người chịu án là Linda Christian và người thi án là Glenn Ford vậy.

P.C

tồ-quốc với tình yêu

★ HL. HOÀI-VIỄN-PHƯƠNG
(Vĩnh-Bình)

Só chi một chuyến không từ già
Người chưa yên dạ bước đường mây
Vương chi néo cũa nhiều hoa lá
Thương tiếc càng thêm bận chí trai.
Kinh thành gió bụi mành đôi ngả
Dãi dâu sương tuyệt chốn non đài
Nợ narde thân anh giờ lo trả
Sợ gì bao tháng chịu nằm gai
Bốn phương tám hướng dù xa lì
Cùng quyết tìm đi dẫu dạn dày
Niềm riêng gói vẹn trong tâm tưởng
Đất Nước yên vui sê một ngày..

Với trái tim nầy em khẩn nguyện
Đằng cho tờ quốc với tình yêu
Hai thiêng liêng ấy hồn em quyên
Lê sống đời ta chỉ bấy nhiêu
Đò ngang dẫu chết rồi một chuyến
Còn nhớ nhung gì bến quạnh hiu
Vàng son đâu đê mà lưu luyến.
Mơ tưởng làm gì khách thời tiêu
Nhưng thôi bến vắng đà im tiếng
Chàng đã ra đi giữa một chiều
Non sông khói lửa mùa chính chiến
Thương nhớ tàn phai nét mỹ miều

Nghìn dặm quan san dù cách trời
Chúng mình đôi ngả kẻ sâm thương
Lên đường phụng sự anh nào sợ
Cạn máu nguồn tim giữa chiến trường.
Dù khách chương dài lâu chẳng nhớ
Đến người chiến sĩ chốn biên cương
Đến xong nợ nước dù gian khóc
Tìm những nguồn vui khắp bốn phương
Bợ nước đẹp rồi dành tan vỡ
Như áng mây chiều không cố hương
Nhân sinh một thoáng kia triền lộ
Thôi nhé còn gì đê vễn vương !



CUỘC ĐỜI trong tấm kính chiếu hậu

* Trọng - Tân

(tiếp theo P.T. 110)

III.— MỘT VỤ THỦ TIÊU LY-KỲ BÍ-HIẾM

QUA ánh đèn đường, liếc nhìn trong tầm kiêng chiếu hậu, tôi đoán chừng cặp trai gái đang ngồi trên xe tôi không phải là vợ chồng. Câu chuyện của cặp nhân tình này xảy ra vào khoảng gần 1 giờ sáng. Chàng, độ chừng 30 tuổi và xữ sự khá « ga-lăng » không khác chi những con người lịch sự Tây-Phương. Nàng, rất đẹp nhưng da mặt tái xanh như người đang bệnh.

Nàng trùm trên đầu một chiếc khăn choàng bằng vài sọc rè tiến. Điều làm tôi đặc biệt chú ý là bộ quần áo của nàng. Cứ trông nét mặt người con gái, tôi đoán chừng nàng phải là người biết ăn diện lắm. Vậy mà không hiểu tại sao bộ y phục nàng đang mang trong người lại có vẻ tối tàn quá. Nó rộng thùng thình và không xứng với con người nàng chút nào. cà, sánh với bộ Âu-phục chất chuột của người con trai ngồi kề bên. Người con gái khu khu ôm trong lòng một bọc vài thật lớn, thỉnh thoảng lại thở dài, khóc rầm rức. Chàng

CUỘC ĐỜI TRONG...

thanh niên cò găng vỗ về an ủi :

— Chắc không sao đâu ! Em đừng lo...

Nàng vẫn khóc và lo lắng đáp :

— Chắc em phải chết mất. Em không dám về nhà nữa đâu. còn mặc mũi nào trông thấy ba má nữa. Anh làm khổ em quá chừng quá đỗi đi.

Anh con trai cò lèy giọng ôn tồn :

— Anh đâu có muôn vậy. Tại vì... tại vì không may...

— Anh còn cứ cò bào chữa hoài. Nếu không tại anh thì thân em đâu đèn nổi ra thế này...

Hai người im lặng thật lâu, và rồi lại tới phiên người thanh niên nói :

— Theo anh, bây giờ chỉ có cách làm như mình đã tính là ôn hòn hét... không lẽ mình cứ đi lang thang suốt cả đêm ở ngoài đường như vậy sao ?... Đằng nào em cũng phải về nhà.. Anh tin chắc thè nào ba má cũng tha thứ... vì mình thật tình với nhau kia mà... Nếu em sợ thi để anh cùng đi với.

Người con gái đây này :

— Không được đâu ! Ba má em khó lắm. Anh tàn nhẫn quá... anh định giết em luôn hay sao ?

Chàng thanh niên thở dài :

— Nếu em quá nhút nhát như vậy thì anh biết tinh sao bây giờ ?... Còn... còn cái bọc này, sao không thủ tiêu đi cho rồi ? Em giữ lại cũng chẳng làm gì được nữa.

Xe tôi chạy ngang một nhà bảo sanh tư. Chàng thanh niên bỗng gọi tôi giật ngược :

— Bác, bác... bác làm ơn ngừng xe cho tôi nhờ một chút.

Tôi đậu xe bên lề đường. Chàng thanh niên vội giựt bọc vài trong tay người con gái, mở cửa xe nhảy xuống chạy lại mở nắp một thùng rác khá lớn ở trước cửa nhà bảo sanh, bỏ vào trong đó đoạn dây nắp thùng lại như cũ. Anh ta lại bước lên xe. Người con gái co rúm người lại, dẫy dựa.

Chàng thanh niên vẫn cò vỗ về an ủi người yêu :

— Em đừng ngại gì cả... Cõt anh thương em thiệt tình là đủ rồi. Nếu đêm nay khuya quá, không tiện thi ngày mai thè nào anh cũng đèn gấp ba

má em để trình bày tất cả sự thật... Anh sẽ dẫn cả má anh tôi...

Người con gái vừa khóc vừa nói :

— Đời em chưa bao giờ phải gặp những cảnh nhục nhã như thế này... Em không biết, anh làm sao được thi làm... Em khóc lầm ! khóc lầm ! Hu hu!

Tôi đã đưa cô gái về nhà cô ở đường Kỳ-Đông. Chàng thanh niên phải nắn nิ mãi, cô ta mới chịu bầm chuồng vào nhà. Tôi đoán chừng ít ra trong nhà này, mấy phút nữa đây cũng sẽ nồi lên một cơn bão tố.

Tôi lại phải chạy thêm một cuộc nữa để đưa chàng thanh niên về nhà anh ở đường Trương-Minh-Giảng. Nghĩ tới cảnh cô gái bị cha mẹ nhiều mắng, tôi đâm ra ghét anh nhân tình của cô ta. Vì câu chuyện giữa hai người chưa đựng quá nhiều bí ẩn nên tôi sinh nghi. Tôi nhớ rõ địa chỉ của hai người lầm. Sau này, nếu có xảy ra chuyện gì gay cấn, chắc tôi đều phải nhảy ra làm chứng mắt!

Linh tính thúc đẩy, đêm hôm đó tôi vẫn chưa về nhà ngay. Tôi đã trở lại chỗ đê

thùng rác khi nãy và quyết xem lại cho rõ xem trong chiếc bọc đó có chứa đựng những gì?

Biết đâu anh chàng thanh niên kia lại chẳng phải là một tên Sở - Khanh, chuyên phá hoại cuộc đời những cô con gái nhà lành? Biết đâu cô con gái kia đã chẳng đã có chứa với anh, và... cái bọc vải kia lại chẳng đựng một hài nhi vô tội?

Tôi đã mở nắp thùng rác ra, dò bọc vải ra xem, xem có gì bên trong. Tôi quan sát gói đồ như một nhà thám-tử chuyên môn. Nếu quả thật trong bọc có một hòn máu bị bỏ rơi thì chắc chắn tôi phải đi tò cáo chàng họ Sở với nhà chức trách mất.

Tôi đã nhìn thấy gì?

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Dưới ánh sáng ngọn đèn đường tôi thấy... tôi thấy một bộ y phục phụ nữ loại đắt tiền bị xé nát như bướm bướm, và một mớ tóc. Thật là kỳ dị, tôi không hiểu nổi!

Mãi đến ba tháng sau, do một sự tình cờ, tôi mới tìm ra được đáp số bài toán khó giải. Nhân một buổi sáng đẹp trời nọ tôi đã

có dịp lái xe trên đường Trương Minh Giảng. Chạy qua nhà người thanh niên bừa trước, tôi bất giác nhớ lại câu chuyện cũ. Tôi giật mình khi nhận thấy là bừa nay căn nhà chàng ta có treo đèn kèt hoa. Không bò lở dịp, tôi đậu xe lại, đi vào một quán cà-phê gần đó để xem có tìm ra được điều gì mới lạ không? May mắn thay, tôi đã được ông chủ tiệm — vốn quen thân với người thanh niên đó — vui miệng kể lại cho nghe tất cả mọi chi tiết về cuộc tình duyên của chàng ta.

Thì ra cái đêm mà tôi chở xe cho chàng và nàng, nàng đã bị cô nhân tình cũ của chàng — một cô gái nhảy — đánh ghen. Cô gái nhảy đã



• THUỞ ẤY DỄ DÀNG LẮM, THUA CHA

Một ông cha thấy con đi học nhác nhót, bèn quở trách:

— Hai a, thuở Ba bằng tuổi con, Ba đã phải đi làm mỗi tháng chỉ có 20 đồng tiền lương mà phải làm việc suốt ngày, dứng bán hàng cho một tiệm tạp hóa. Trong 5 năm, tiệm tạp hóa đó trở thành quyền sở hữu của ba.

— Thưa Ba, thuở ấy dễ dàng lắm. Ngày nay phần nhiều nhà hàng có máy thu tiền, dù người nào lanh lẹ đến mấy cũng vô phuong.

P.C.

kiếp sống

* VŨ-VINH-HUY
(Hội-an)

Ta thui-thủi đi vào trong kiếp sống
Cho qua ngày chẳng muốn nghỉ gì hơn
Buồn da-diết khi tâm-hồn náo động
Mắt hoa lèn trong nhung lục cẩm-hòn.

Tuổi thơ ngây nhìn đời đèn bạc
Ta khóc thăm nhưng chẳng ai hay
Lệ ráo rời còn thêm kinh-ngạc
Vì quanh ta toàn chuyện đắng cay

Chắc hẳn đầu thai làm thế-kỷ
Nên đời ta u-uần lầm thay
Biết làm sao khi đã thế này
Đành thui-thủi đi vào trong kiếp sống

ngỡ ngàng

* Z. ĐẶNG

Tinh giấc ngủ say nồng
Biết hồn mình đi lạc
Tiếng gió gợi mênh mông
Thân nằm trơ ngỡ-ngác

Rồi tiếng mưa xào-xạc
Và giọng dể oán-hờn
Se niêm thương thất lạc
Giữa một chiều cô đơn

Gió rúc lạnh đôi chân
Lòng vào lòng tê tái
Biết ai cùng cảm thông
Nhưng khi lòng hoang dại

Là xác thân bái-hoài
Hồn bùa khắp càn-khôn
Tìm lời thơ tê tái
Về sưởi ấm tâm-hồn.

CA - DAO

n h à

TÂY - SƠN

* Trần-nhâm-Thân

NHẮC đến nhà Tây-Sơn
(1788—1802) ta thấy đó là một
triều đại có thể nói rằng hỗn-
loạn nhất và vè-vang nhất
trong lịch-sử Việt.

Trong bài này, chúng tôi
không nói đến chính trị,
ngoại giao, văn-học... dưới
nhà Tây-Sơn ; trái lại chúng
tôi chỉ xin trình bày một ít
ca dao của nhà Tây-Sơn.

Trước hết, tôi xin bạn ôn lại
gốc tích ba anh em Tây-Sơn
một cách sơ-lược.

Ông Hồ-phi-Phúc lày Bà
Nguyễn-thị-Đồng và lập một
nông trại Tây-Sơn tại ấp Kiên-
Thành, tức là Phú-Lạc, Kiên-
Mỹ thuộc xã Bình-Thạnh,
quận Bình-Khê (Bình-Định)

ngày nay, rồi sinh được ba
con là Nhạc, Lữ và Huệ.

Ba anh em Tây-Sơn vốn họ
Hồ sau vì có câu sám « Phụ
Nguyễn trì thông » (có nghĩa
là giúp nhà Nguyễn mà dắt
dẫn) nên ba anh em Tây-Sơn
mời đổi họ Hồ ra họ Nguyễn-
Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và
Nguyễn Huệ (sau có đổi tên là
Nguyễn quang-Bình).

Từ lúc nhò ba anh em Tây-
Sơn cùng học một thầy là ông
Trương Hiền (1) Trương-Hiên

(1) Trương-Hiến tức Giáo-Hiển,
con của Trương văn Hạnh. Hạnh
bị Trương phúc Loan giết chết.
Hiển sợ và lây bèn bỏ Phù-Xuân
mà vào Bình-dịnh.

mở trường dạy học cả văn lẫn võ ở làng An-Thái (nay thuộc xã Nhơn-Phúc, quận An-nhơn, Bình-Định). Như vậy, nghề võ ở Bình-Định mới phát xuất ở nhà Tây-Sơn hay nói cho đúng hơn là do Trương-Hiền mang đến. Ca-dao Bình-Định còn hai câu này tả rõ nghề võ ở Bình-Định.

*Ai về Bình-định mà coi,
Con gái Bình-định múa roi đi
quyền*

*Trai An-Thái
Gái An-Vĩnh*

Trong lúc dạy học, Trương Hiền có nhắc cho Văn Nhạc biết câu sâm:

*Tây khởi nghĩa, Bắc thu công
hoặc câu :*

*Của, của trời ai chăm thì được.
Việc, việc trời ai trước thì hơn.
Tôi gì ăn trăng mặc tròn,
Làm người gánh vác giang-sơn
mới là...*

nên ba anh em Tây-Sơn mới nuôi mộng trở thành lấp biển và trời, mưu đồ đại-sự.

Và chẳng bao lâu ba anh em Tây-Sơn khởi nghĩa thật sự, đúng vào năm Tân-Mão (1771), quyết-tâm diệt-trù lộng-thần Trương-phúc-Loan và giải-

phóng đồng bào.

— Do sự chia cắt đất đai của Trịnh - Nguyễn (1627-1774), vạn nước hỗn-loạn, nhân-dân đô-thán nên công-cuộc khởi binh của ba anh em Tây-Sơn rất được nhân-dân hưởng-ứng rầm-rộ. Họ tin-tưởng :

*Non Tây áo vải, cờ đào,
Giúp dân dựng nước xiết bao
công trình.*

Sự-nghiệp nhà Tây-Sơn bắt đầu hành-trường. Năm 1773 Văn-Nhạc lây được Qui-nhơn. Lòng trông-cậy của nhân-dân Bình-định dõi với ba anh em Tây-Sơn càng tin-tưởng hơn. Họ đã ra tay giúp đỡ :

*Nhông-nhông ngựa Ông đã về,
Cắt cổ gò Đẽ cho ngựa Ông ăn.*

Gò Đẽ xưa là đồng cỏ rộng-rãi cạnh ấp Kiên-Thành. Ngày nay đã biến-thành một vùng ruộng mang lầy-tục-danh trên. Ca-dao địa-phương còn có câu :

*Tây đi rồi, lại Tây về,
Tây đến Gò Đẽ, Tây(2) lại rút lui.*

Từ khi lầy được Qui-nhơn và chiếm thành Bình-định, Nguyễn-Nhạc bắt đầu sống xa-hoa để cho những cõi-linh hồn-

(2) chỉ quân Tây-Sơn.

loạn, thiều kỵ-luật trật-tự, làm cho dân-chúng oán-than :

*Irách lòng Biện-Nhạc (3), Tứ-Linh,
Làm cho con gái thất kinh hãi*

*hỗn,
Irách lòng Biện-Nhạc, Nhiêu-diều
Làm cho con gái lầm điều phiền
lo.*

Muôn thu-phục nhân-tâm, vua Quang-Trung Nguyễn-Huệ liền cưới Ngọc-Hân công-chúa (thường gọi là Chúa-Tiên), con thứ 21 của vua Lê Hiển-Tông (1740-1786). Lúc bấy giờ (1786) Ngọc-Hân mới khoảng 16 tuổi nên nhân-si Bắc-Hà có đặt câu ca-dao :

*Gió đưa mười sáu lá xoài,
Lấy chồng Bình-định cho dài
dường đi.*

Như ta đã biết vua Quang-Trung Nguyễn-Huệ vốn là anh chàng áo vải đất Tây-Sơn (Bình-định) mà bước lên địa-vị anh-hùng cho nên lúc Ngọc-Hân mới lây Nguyễn-Huệ (1786), nàng đã thốt nên câu :

*— Trai tay không : không ăn
nhờ vợ,
Cái chín đun, cũng phải nhờ
chồng.*

Đến năm 1787 Nguyễn-Huệ
giết con rể của Nguyễn-Nhạc

là Vũ-văn-Niệm. Mẩm chia rè-giữa Nhạc và Huệ bắt đầu từ đây. Huệ đem quân vây thành của Nhạc, Nhạc khóc mà rằng :

*Bì oa chử nhục, đệ tâm-hà nhẫn?
(nỗi da xáo thịt, lòng em sao nỡ?) (4) Ca-dao Bình-định
ngày nay còn lưu-truyền câu :*

*Da nai mà nấu thịt nai,
Việc đời như rứa ai không
động lòng!*

*Thịt nai mà chín bên trong,
Da nai cũng cháy còn mong nỗi
gì!*

Thè tối hai anh em lại hòa-hảo như xưa. Tuy nhiên, công-nghiệp nhà Tây-Sơn chỉ

(3) Nguyễn-Nhạc trước có làm Tuần-biện ở Vân-Đồn, nên người địa phương thường gọi tắt là Biện-Nhạc.

(4) Đồng nghĩa này,

• Ca-dao Việt có câu :

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

• hoặc câu chuyện Tào-Thực (dời Tam-Quốc) tức Tào-tử-Kiến khi bị người anh là Tào-Phi uy-hiếp có làm bài thơ « Củi đậu nấu đậu » như sau :

Chử đậu tri tác canh,
Lọc kỹ dĩ vi chấp.

(xem tiếp trang 40)

có Quang-Trung Nguyễn-Huệ
là le-lói hơn cả :

— Quân độ hà vừa mới qua
sông Đáy,
Muôn nghìn quân Chiết-hoàng
chạy cong đuôi,
Bắc-bình-Vương mới vừa giao
phong một trận,
Tôn-si-Nghị đã quay xuôi về
Tàu.

Đến khi Nguyễn-Huệ mất
(1792), nhà Tây-Sơn coi như
đã sắp suy-tàn Cảnh-Thịnh lên
thay Quang-Trung, nhưng vận
nước lại càng suy-dòn hơn.

Đô-đốc tám thiên Đô-đốc.
Chỉ huy bát vạn chỉ-huy.
Trung-Úy, Vệ-Úy chẳng kè làm
chi,

Cai-dội; Phó-dội lấy tàu mà
chở.

Không bao lâu nhà Tây-
Sơn dứt hẳn, đế nhường che
vua Gia-Long nhà Nguyễn trị-
vì (1802).

Tỉnh ra nhà Tây-Sơn làm
vua được cả thảy 14 năm tròn
(Quang-Trung 1788-1792 và
Cảnh-Thịnh 1793-1802), đúng
như câu sầm :

Cha nhỏ đầu, con nhỏ chân (5),
Đến năm Nhâm-Tuất (1802) thì
thân chẳng còn.

và :

Đầu cha lấy làm chân con, (6)
Mười bốn năm tròn hết số thời
thỏi
hoặc đúng như lời chiết-tự
trong hai chữ Thái-Đức,
niên hiệu của Nguyễn-Nhạc
(1778-1793).

Tam nhân tranh nhất thủy
Thập tứ niên vong

Mặc dầu nhà Tây-Sơn là

Ký hướng phẫu hạ nhiên,
Đậu tại phẫu trung khấp!
Bồn thị đồng cǎn sanh,
Tương tiên hà thái cấp.
(Chữ đậu nhiên đậu cơ,
Đậu tại phủ trung khấp
Bồn thị đồng cǎn sinh
Tương tiên hà thái cấp).

*** hay bài thơ « Răng cắn
lưỡi » của cụ Nguyễn-hàm-Ninh,
hàm ý nói việc vua Tự-Đức (1847-
1883) đã giết anh là Hồng-Bảo.
Thời rằng :

Ngã sinh chí sơ, nhữ vị sinh,
Nhữ sinh chí hậu, ngã vị huynh
Bắt tư công hướng trâm cam vị,
Hà nhân tương-vong cốt nhục
tinh.

(5) Đầu chữ Quang (Quang-
Trung) và dit chữ Cảnh (Cảnh-
Thịnh) đều có chữ Tiêu (nhỏ).
Thay đổi vị-trí chữ Tiêu ở hai
tên nói trên nên có câu : — (6)
Đầu cha lấy làm chân con.

thù địch của mình, nhưng vua
Gia-Long vì quá yêu tài văn-
chương và sắc đẹp của Ngọc-
Hân nên lấy nàng làm vợ,
mặc cho lời cản ngăn của Lê-
văn Duyệt (?-1832) là thuộc
tướng của Ngài.

Gái đâu có gái lạ lùng,
Con vua mà lấy hai chồng làm
vua (7)

Nhà Tây-Sơn mất đi, mang
theo cả vũ nghiệp 14 năm gầy
dụng mà chôn vui suốt 143
năm trị vì của nhà Nguyễn
(1802-1945) để rồi ngày hôm
nay mới được lịch-sử phê-
phán công bình hơn và nhà
Tây-Sơn người ta không còn
gọi là « Ngụy » nữa, như nhà

Nguyễn đã gọi trước kia. Lại
mỗi khi Xuân đến, người dân
Việt thường hát rằng :

« Xuân xưa vang trống Hạ-Hồi,
Oai danh Nguyễn - Huệ muôn
đời còn ghi.

Một trời khí-phách uy-nghi,
Đón Xuân, không hẹn tu-mi
Lạc-Hồng ».

(Bình-định, trọng-Hạ - Nhâm-Dần)

— 1962 —

(7) Ngọc-Hân là con của vua
Lê-hiền-Tông (1740-1786) và lắng
hai người chồng là Quang-Trung
(1788-1792) và Gia-Long(1802-1819).



* TẠI SAO ANH RUN ?

Trên xe lửa, một hành khách ngồi thu mình trong xó kẹt. Bỗng
một tướng cướp ở đâu hiện ra, tay cầm khâu súng sáu :

— Này chú kia, đưa bóp bạc đây?

Hành khách vừa run, vừa trả lời :

— Trong người tôi không có nửa đồng xu.

— Láo ! Anh bảo anh không tiền, tại sao anh thấy tôi lại-
run ? Tướng cướp hỏi.

— Là vì tôi tưởng anh là ông trưởng-xa mà tôi là người đi
xe không vé.

P. C.

chờ xem

Họa nguyên-vận bài «Tim bạn đồng
trình» của H.L. Hoài-viễn-Phương (P.T. 109)

*Nghe như chồng chất sầu lên nặng
Nhìn thế-nhân rồi ta hết vui !
Bao lần thảm bại, vì tay trắng
Ta muốn gào lén, vỡ cuộc đời,
Giải-quyết được chi dòng uất lệ !
Hay ta còn kкоát áo thư-sinh
Mai ta vứt hết, vùng sông bè
Bỏ thời bó-buộc lúc sân Trình
Ai bao giờ thấy ta cười, khóc ?
Dù có đau buồn cũng lặng thinh
Chù ta tay trắng, còn trong hốc
Ngảnh mặt làm ngơ, chẳng dám
nhìn.
Chỉ sợ ta nhìn rồi hết sống
Đời mà ! còn biết nói làm sao ?
Nghe ra cuộc thế, ngờ trong mộng
Muốn xem thế-sự điềm muôn màu
Chẳng muốn quay về thời dĩ-vãng
Dù hay hiện-tại lầm thương đau
Lắng nghe nhân-thể, chờ phê-phán
Miệng thế-nhân là vạn ánh sao.*



* LY-HƯƠNG (VĨNH-BÌNH)

điềm tưởng

*Với bàn tay suông trần
Cùng giác quan khờ dại
Tôi như đã bao lần
Mầm thương đau bén mãi*

*Người đến và người đi
Vì sao rời khỏi điềm
Bỏ phần đất man di
Dặm bài ca tưởng niệm*

*Tôi còn gì trong này
Mang tranh buồn sinh họ
Nghe thân thè hao gầy
Nỗi niềm băng nước lá*

*Đất sống càng xa hơn
Đại dương và chim nhở
Hoài đôi mắt tủi hờn
Mùa Thu qua nữa đó !*

* HÀ-NGUYỄN-THÝ
(Phanrang)



* Nguyễn-Vỹ

(Tiếp theo P.T.110)

1924 - 1927, ba năm . . .
biết báo nhiêu là thay đổi trong
đầu óc người thanh-niên Việt-
Nam ! Cũng như đại đa số, có
thể nói là hầu hết thanh niên
học-sinh Trung-Kỳ, Bắc-Kỳ và
Nam-Kỳ, Tuần 1927 đã khác hẳn
Tuần 1924.

Chàng trai nước Việt 1927
không còn vâ-tư, ngó-ngắn, khờ-
khạo, như chàng trai 1924. Hắn
không còn say-mê điệu quốc-ca
La Marseillaise của Pháp nữa.
Hắn đã ghét lá cờ « tam tài »
xanh-trắng-đỏ. Hắn đã hết sợ
ông Tây bà Đầm, và đã tức giận
Tây là kẻ lấy quyền-thể, ý văn-
minh, ý mạnh, dày xéo trên đất
nước An-nam, bốc-lột dân An-
nam, khinh-bỉ giống An-nam.

Tuy vậy, tâm-hồn các lớp bạn
trẻ hây còn chất phác, ngây-

thơ, chưa hiểu biết gì nhiều về
chính trị trong nước, cũng như
chưa có ý-thức rõ-rệt về vai trò
của thanh-niên đối với chế-độ
thuộc-địa. Đại-khai là thù Tây
ghét Tây, nhưng vẫn thích học và
thích nói tiếng Tây, viết chữ Tây.
 Ghét chế-độ quân-chủ, nhưng lại
tôn-sùng các ông Vua ghét Tây
và đã chống lại Tây. Những vị
hoàng đế như Tự-Đức, Hàm-
Nghi, Thành-Thái, Duy-Tân, đều
được bọn học-trò và toàn-thề
thanh-niên chiêm ngưỡng.
Những chuyện gì dính líu đến
các vị Vua ấy đều được kể cho
nhau nghe, và ai nấy đều tin ;
nhất là những chuyện hoang-
đường để chứng-minh rằng các
Vua ấy là minh-quân, quả có
cái « mạng đẽ-vương » của

« Trời » ban cho đê « cứu nước An-nam ».

Một ông Tú-tài Nho-học kề cho Tuấn nghe rằng vua Tự-Đức đi tiêu, è ra cục c... vuông, chứ không phải cục tròn như bọn phàm-tục chúng ta. Tuấn tin ngay và vội - vàng đi kề lại cho nhiều người nghe. Học-trò đúra nào cũng tin. Nhiều Thầy trợ-giáo cũng tin. Dân chúng thành phố thì ai cũng tin cả. Tất cả đều tin. Chẳng ai cần biết rằng vua Tự-Đức đánh Tây, ở Cửa Hàng, ở Hà-nội, ở Lục-tỉnh, trận nào trận nấy đều thua liềng-xiềng, rốt cuộc đê Tây lấy mất cả nước An-nam. Nhưng điều đó không quan-hệ. Chỉ một việc đánh Tây, cũng đã là hành-động của một vị minh - quân rồi, có « mạng đế-vương », đúng « vì Thiên-tử ». Tuấn khoái đem câu chuyện « cục c... Vuông của Vua Tự-Đức » đi nói cùng cả cho mọi người nghe. Ai cũng cười xòa lên, nhưng ai cũng tin rầm-rắp, chẳng có ai phản-đối, hay hoài nghi. Câu chuyện ấy được truyền khắp thành phố Qui - nhơn, cho đến anh « cu-li » xe kéo và chú thợ nề cũng biết và trâm-trồ kính phục... Hoàng-Đế. Một hôm, ở trường trong giờ chơi, ông Giáo-sư Pháp-Văn, tên là Arago, tính ưa khôi-hài và thích

chọc trò Tuấn, vừa cười vừa hỏi Tuấn :

— Có phải ông Vua An-nam è cục .. vuông không, Tuấn ?

Tuấn hết sức ngạc nhiên không dè các ông Giáo-sư Pháp cũng nghe chuyện đó, và Tuấn tự thấy hơi lõ-bích, đối với người Pháp, nên Tuấn trả lời :

— Ai bảo với ông thế ? Những ông vua nước Pháp hồi trước, như Louis XIV, cũng è ra c... vuông hay sao ?

Ông Giáo-sư cười hì hò, cú nhẹ trên đầu Tuấn một cái rồi đi mất.

Đại khái có một chuyện lạ nữa mà ai cũng tin, là chuyện vua Thành-Thái ra thăm núi Ngũ Hành-Sơn ở Đà nẵng. Nơi đây có một gò núi có hai cái vú đá thiên-nhiên rất đẹp, giống hệt như đôi vú vun-vén đầy đặn của đàn bà. Nước thật trong từ trong đôi vú ấy chảy ra thường xuyên từng giọt, nhỏ xuống hai chậu đá cũng thiên nhiên đặt ngay dưới vú. Các vị Tu-sĩ ở Ngũ-Hành-Sơn thay phiên nhau ra múc nước thiêng ấy đem vào cúng Phật. Bỗng, một hôm Đức vua Thành-Thái ngự-dù ra xem thắng cảnh, trông thấy đôi « vú thần » đẹp quá, ngài chơi nghịch đưa tay ra bóp một cái vú, tự nhiên vú tịt ngòi, không chảy nữa. Mãi cho đến bây giờ (năm 1927) cái vú ấy

vẫn cứ câm luôn. Chỉ còn một cái tiếp tục thường xuyên chảy nước là cái vú vô duyên không có vịnh-hạnh được bàn tay đế-vương rờ bóp. Lúc mới nghe, Tuấn cho câu chuyện ấy là hoang đường, phi-lý, nhưng mấy cậu học-trò quê ở Quảng-Nam, đều quả quyết là chuyện thật 100 phần 100. Hầu hết những bạn này đều nói có đi xem núi Ngũ-Hành - Sơn và xác nhận sự kiện « lịch sử » ấy. Việc vua Thành-Thái bóp vú đá ở Ngũ-hành-Sơn cũng được truyền tụng khắp cả trong thành phố, và cũng do đám học sinh đệ-nhị và đệ-tam niên loan ra. Một hôm anh Phạm đào Nguyên, thư-ký hãng Descours et Cabaud, mét riêng cho trò Tuấn biết rằng người vợ An-nam hiện tại của ông Tây Delorme ở cạnh Nhà Thờ Thiên-Chúa, trước kia chính là một trong những bà vợ của Vua Thành-Thái, và bà này hiện chỉ có một cái vú độc nhất, ở bên trái vì cái vú bên phải đã bị Vua Thành-Thái cầm gươm chém đứt. Phạm đào Nguyên nói vừa cười, nhưng quả quyết là đúng với sự thật Thầy Tuấn lắc đầu không tin, thầy thư ký hãng Descours et Cabaud bảo Tuấn « nếu anh không tin thì anh cứ việc đến hỏi thẳng bà Delorme, bà sẽ nói chuyện cho nghe ». Tuấn cho là một chuyện khôi hài, nhưng trò vẫn bị ám ảnh kinh

khủng bởi cái vú « lịch sử » của bà vợ Tây, mà Phạm đào Nguyên quả quyết bảo trước kia là vợ Vua Thành-Thái. Óc tưởng tượng của tuổi thanh niên và thêm vào đấy cái tính tò mò học hỏi sẵn có của trò Tuấn bị căng thẳng đến độ khiến nửa đêm Tuấn không sao ngủ được. Đến khi ngủ mê, Tuấn chiêm-bao thấy cái vú của bà vợ Tây bị Vua Thành-Thái cầm gươm chém một nhát phun cả máu ra, Tuấn ú-ớ hé lèn một tiếng kinh khủng rồi dựt mình tỉnh giấc. Cả nhà trọ đều hoảng hốt thức dậy hết. Họ thắp đèn lên và hỏi Tuấn. Cậu học-trò ướt đầm mồ-hôi, điềm nhiên kề lại : « Tui thấy bà Delorme có hai cái vú thiệt đẹp, bị Vua Thành-Thái cầm gươm chém một cái đứt ra, chảy đầm cả máu me. Tui sợ quá, hồn vía bay đi đâu mất ». Cả nhà đều cười xòa lên mà chê nhạo trò Tuấn là mê đài vú của bà mẹ Tây. Mặc cỏ, nhưng muốn biết rõ sự thật, sáng chủ nhật Tuấn mặc áo dài trắng của học-sinh, đội mũ trắng, lê đôi guốc cùn đến nhà bà Delorme. Ông Tây chồng bà đi Saigon. Bà đang dạo vườn bắt sâu cho mấy bụi hoa. Cái cồng bằng gỗ đề mở một cánh. Tuấn đi qua đì lại hai ba vòng, mắt cứ lầm lét ngó vào vườn hoa, nhưng không dám vào. May sao bà vợ Tây đứng lại nhìn cậu, rồi mỉm

cười nói bằng tiếng Huế :

— Cậu kia đi mô rúua? Ngó chi rúua? Muốn xin bông hỉ?

Tuấn cười :

— Dạ. Bông gì đẹp quá, bà cho tui một cành được không?

— Được. Vô trong ni tui cho.

Thế là Tuấn vào. Đôi mắt tòmò của Tuấn cứ ngó ngay lên bộ ngực của bà, vẫn vun-vén đầy đặn cả đôi dưới llop áo sơ-mi mỏng bằng hàng ngoại-quốc. Bà chắc độ 30 tuổi, rất đẹp. Tuấn hồi đó mới 16 tuổi thôi. Bà cười rất tự nhiên, hỏi :

— Răng cậu cứ dìn cái ngực của tui dữ rúua?

Tuấn bén-lèn hỏi :

— Có phải hồi trước bà là vợ Vua Thành-Thái không?

— Phải, tui là cung phi của Đức Ngài Thành-Thái.

— Tui nghe họ dồn là nhà Vua chặt mất một cái vú của bà, có đúng không bà?

— Đúng chớ.

Xong, bà vui-vé cởi nút áo ra, phanh một nửa chiếc áo sơ-mi để hở một nửa ngực cho Tuấn xem. Bà chỉ cái chỗ vú bên phải :

— Cái ni đây.

Tuấn thấy không có cái vú ở chỗ đó nữa, da ngực băng phẳng chỉ còn một vết theo lún mà thôi. Vú bên trái thì bà vẫn cầm cái áo che kín, không cho Tuấn xem. Vả lại trò Tuấn đâu có đòi xem cái vú cộn nguyễn-vẹn,

Xong bà cựu cung-phi cài khuy áo lại. Tuấn hỏi :

— Sao Vua Thành-Thái lại chém cái vú của bà chí rúua?

— Tại ri nè. Ngài dự-bị đánh Tây. Cho nên sáng mô ngài cũng bắt cung phi cung nữ ra vườn tập trận. Ngài ra lệnh trổng chuối chung quanh vườn, cứ cách một khoản trổng một cây chuối. Ngài truyền cung phi cởi ngựa, cầm gươm, rồi phi ngựa chạy ngang qua giãy chuối, ngài Ngự ngồi ghế truyền lệnh chém cây mô thì mình phải chém cây nó. Tại con ngựa của tui nó thấy Ngài Ngự nó sợ quá, đền gần chỗ Ngài ngồi là nó nhảy vồ lên, làm tui cũng thiểu diều bồ xuống đất, tui đưa gươm ra chém cây chuối mà không trúng. Ngài Ngự nồi giận liền chạy tới dựt: cây gươm chém luôn vồ ngực tui một phát, tui bồ xuống đất, máu chảy ra lai-láng mà tui kí-ông dám kêu. Rồi tui chết giấc luân. Sau đó nhờ dán thuốc dán lâu ngày cũng khỏi; bây giờ thành theo như rúua đó.

Tuấn đứng nghe, choáng váng cả mặt mà, muốn té xiù luôn bên bồn hoa của bà Cung-Phi... Bà bẻ cho Tuấn một cành hoa, bảo Tuấn vô nhà chơi, bà cho coi nhiều đồ Tây đẹp lắm. Nhưng Tuấn mắc cở, cất mũ chào bà rồi chạy biến ra đường.

(còn nữa)



Thiêng Người đến về Lưng danh

19.- Hoàng-phủ PHI-GIAO ⁽¹⁾

* Tân-Phong

MẠNH - LỆ - QUÂN, là con gái độc-nhất của Mạnh-bi-Nguyên, một văn-quan của Triều nhà Nguyên. Tôi không diễn-tả sắc đẹp của nàng, các bạn cũng có thể tưởng tượng nàng là một bậc quốc - sắc thiên-hương, không kém các mỹ-nhan lưu-danh thiên - cõi của Trung-hoa thuở trước. Vì thè nên có hai chàng thanh-nien, — hai vị công-tử — cùng một lúc đều xin cầu-hôn nàng. Tất cả truyện đời gay-cấn và vô cùng hấp dẫn của

Mạnh-Lệ-Quân đều khởi điểm từ cuộc tranh giành nẩy giữa hai địch-thủ cùng say-mê một sắc-đẹp diêm-kiểu tuyệt-thè, cùng thờ một Thần-tượng của tình-yêu.

Một chàng; là Hoàng - Phủ Thiếu-Hoa, có người chị ruột là Hoàng-phủ Trường-Hoa, và cha là Hoàng - phu - Kính, Tướng nhà Nguyên. Còn chàng kia là Lưu-Khuê-Bích, con trai của vị Quốc-trưởng Lưu-

(1) Tiếp theo loạt bài từ 1. Cléopâtre (P.T. số 33) đến 18.— Sáu bà vợ của Henri VIII (P.T.108)

Tiệp, và có cô em gái là Lưu Yên - Ngọc. Hai họ *Lưu* và *Hoàng*-phủ không xa lạ với nhau, tuy một bên là Văn-thần, một bên Võ-tướng, nhưng đều là Vọng-tộc, cũng lừng danh ở kinh-kỳ như gia đình Mạnh-lệ-Quân vậy. Trong lúc hai chàng công-tử *Hoàng*-phủ Thiều-Hoa và Lưu Khuê-Bích đều cầu-hôn Mạnh-lệ-Quân, thì chính em ruột của Lưu-Khuê-Bích là Lưu-Yên-Ngọc đã thầm yêu Thiều-Hoa từ lâu. Một bạn gái thân-tin nhất của Mạnh-lệ-Quân, là Tô-Ánh-Tuyết cũng mờ-ước một tình-yêu chung-thùy với Thiều-Hoa, bởi chàng là một bậc anh-tài xuất-chứng cho nên các gai-nhân, tài-hoa khuê-các, chỉ yêu chàng mà thôi.

Tuy được hai chàng cầu hôn một lúc, nhưng Mạnh-lệ-Quân cũng chỉ yêu riêng *Hoàng*-phủ Thiều-Hoa. Cho nên trong cuộc thi-tài được công khai mở ra giữa hai tinh địch đè quyết - định kè thắng-thề, Mạnh-lệ-Quân vẫn âm-thầm cầu nguyệt cho người yêu được trúng tuyển. Và kết quả đã không sai với duyên tiền định. Đôi trai tài gai-sắc đã tha thiêt yêu nhau sẽ được cùng nhau phòi hợp.

Nhưng lịch-sử oái oăm đã xui khiền ra những điều bất-trắc.

Lưu-Khuê-Bích bị thất-bại lại có tâm địa của kẻ phòm phu, tìm cách hâm hại *Hoàng*-phủ Thiều-Hoa bấy giờ được chính thức là vị-hôn-phu của Mạnh-lệ-Quân. Hắn định giết Thiều-Hoa để cướp lấy gai-nhân. May mắn sao, chính em gái của hắn, là Lưu-Yên-Ngọc, biết được cái mưu đồ tội ác ấy, lập tức cứu *Hoàng*-phủ Thiều-Hoa khỏi chết. Cứ chỉ cao quý và tốt đẹp của Yên-Ngọc là đã biết người yêu của mình sắp cưới Mạnh-lệ-Quân nhưng vẫn yêu chàng và cứu chàng. Tình yêu của Lưu-Yên-Ngọc là tình yêu trung-kien tuyệt đối, không phải ích-kỷ và tàn ác như nữ hoàng Roxane, nàng nay yêu nhưng không chiếm được trái tim của Bajazet là vị hôn-phu của Stalide, liền sát hại chàng đè trả thù (1).

Nhờ Lưu-Yên-Ngọc cứu thoát âm mưu sát hại của Lưu Khuê-Bích, *Hoàng*-phủ Thiều-Hoa vẫn chưa cưới được Mạnh-lệ-Quân. Bởi Lưu-Khuê-Bích tiếp tục tìm mưu kẽ khái, lần này lại có cả sự đồng lõa của cha là Lưu-Tiệp, làm chức quốc-trưởng trong triều (cũng

— (1) *Lịch-sử Thổ Nhĩ-Kỳ*, thế kỷ XVII.
— *Kịch Bajazet* của Racine

như Thủ-tướng bây giờ). Lưu Tiệp vận động xin vua sai *Hoàng*-phủ-Kính (là cha của *Hoàng*-phủ Thiều-Hoa) đi đánh giặc Phiên. Hắn đã bí mật liên lạc với giặc Phiên để bọn này bắt được *Hoàng*-phủ-Kính, và do đó Lưu-Tiệp vu cáo *Hoàng*-phủ-Kính đã tạo phản, để bắt giam cả người con trai là *Hoàng*-phủ Thiều-Hoa. Được tin nguy-biên, *Hoàng*-phủ Thiều-Hoa cùng mẹ và chị ruột là *Hoàng*-phủ Trường-Hoa phải bỏ kinh-đô mà trốn đi. Âm-mưu của cha con họ Lưu đã thành rồi, Mạnh-lệ-Quân bị ép buộc phải lấy Lưu Khuê-Bích. Bắt cứ trong Lịch sử nào, và ở thời đại nào, những kẻ hung thần, những quân bạo chúa dùng mưu mô xảo quyệt, vô liêm sỉ, đè dành phần thắng lợi cho mình, chiếm đoạt của kẻ khác, ám hại kẻ ngay, tàn-sát người trung, đều vẫn thành công hiền hách được lúc đầu. Thiên hạ đều phẫn nộ mà âm thầm nuốt hận, ngậm cảm tắt cà. Nhưng Lịch sử còn tiền-tới, và tiếng nói cuối cùng sẽ là tiếng nói của Lê-phái, của Nhân-đạo và Công-lý.

Bây giờ Mạnh-lệ-Quân là nạn nhân của mưu mô uy hiếp của

gia đình họ Lưu. Hai cha con Lưu Tiệp và Lưu Khuê-Bích đang thắng thề. Nhưng Mạnh-lệ-Quân đâu phải là đứa con gái yêu hèn, chịu nhục và chịu hận? Sắp đến ngày rước dâu, nàng bàn tính kẽ hoạch với người bạn gái tâm-phúc là Tô-Ánh-Tuyết, trẻ tuổi hơn nàng. Nàng khẽ bảo:

— Chỉ biết em cũng yêu *Hoàng*-phủ Thiều-Hoa. Từ nay hai ta kết nghĩa chị em, dù gian nan nguy hiểm đến đâu, hai chúng ta cũng quyết giữ vững lời thề cùng nhau thờ chung một chồng.

Tô-Ánh-Tuyết đáp lời:

— Vì yêu chàng mà em sẽ xin hy sinh cả tính-mệnh cho chị, nêu cần. Xin chị đừng lo. Em quyết giết cho được kẻ thù chung, dù em phải chết em cũng được thỏa-mãn.

Kế-hoạch là Tô-Ánh-Tuyết sẽ giả-mạo làm Mạnh-lệ-Quân, thay-thề cho nàng trong lễ thành-hôn đè Mạnh-lệ-Quân đi trốn. Đêm tân-hôn, Tô-Ánh-Tuyết lập tâm giết Lưu-Khuê-Bích. Nhưng không thành. Cơ-mưu bị bại-lộ, nàng nhảy xuống sông tự-tử. May sao có thừa tướng Lương-Giám cứu sống và đưa về nhà, nhận

nàng làm nghĩa-nữ (con nuôi).

Mạnh-Lê-Quân tròn khòi nhà, liên cài trang làm con trai, như Chúc-Anh-Đài, đê đi học. Bây giờ nàng đã đổi ra là chàng thư-sinh Lê-quân-Ngọc, được nhà đại-phú Khương-nhược-Sơn nhận làm nghĩa-tử. Đi thi, « chàng » đậu Trạng-Nguyên.

Do mệt ngẫu-nhiên lả-lùng, — hay là một định-mệnh? — quan Chánh chු-khảo kỳ thi này lại chính là Thừa-tướng Lương-Giám, cha nuôi của Tô-Ánh-Tuyết. Ông thầy Trạng-nguyên Lê-Quân-Ngọc là một bậc tài hoa siêu bạt; liền mời chàng về nhà. Trong một cuộc ném cầu giao-duyên, « chàng » tân-khoa được quan Thừa-tướng nhận già cô gái nuôi Tô-Ánh-Tuyết cho « chàng ».

Đôi bạn nhìn nhau ngạc-nhiên, nhưng mím cười, bối-ngờ... Đêm tân-hôn, Mạnh-lê-Quân và Tô-Ánh-Tuyết bàn nhau nhất định đóng kịch « vợ chồng » đê chờ cơ-hội cứu Hoàng-phù Thiếu-Hoa.

Trạng-nguyên Lê-quân-Ngọc (Mạnh-lê-Quân) nhờ tài-năng quán xuyên, làm quan trong Triều được thăng chức rất mau, làm đền Tề-tướng.



HOÀNG-Phù Thiếu-Hoa đã ăn-nắp nơi nào và đã làm gì suốt trong thời gian này? Cùng mẹ và chị đi tròn, dọc đường tình cờ gặp Vệ-dũng-Nga, là con gái của một viên túy-tướng cũ của Hoàng-phù Kính (cha của Hoàng-phù Thiếu-Hoa). Mỹ-nữ mời cả ba người về Sơn-trại của nàng, đê phụng dưỡng. Đê mẹ và chị tạm ở lại đây, Hoàng-phù Thiếu-Hoa liền đổi tên là Vương-thiếu-Phù, lại gặp bạn hiền là Hùng-Hiệu, cùng nhau vào Kinh-đô đê học võ.

Một thời gian sau Triều-định mở kỳ-thi Võ-trạng, đê tuyển-dựng tướng tài đê đánh giặc Phiên. Vương-thiếu-Phù (Hoàng-phù Thiếu-Hoa) và Hùng-Hiệu dự thi. Chánh-chු khao kỳ thi này lại là Tề-tướng Lê-quân-Ngọc. Thi-sinh đời xưa chỉ nghe danh chứ đâu được thấy mặt Quan chු-khao, cho nên Hoàng-phù Thiếu-Hoa không biết Tề-tướng Lê-quân-Ngọc chính là Mạnh-lê-Quân giả-dạng. Nhưng Mạnh-lê-Quân xem danh sách thí sinh, biết Vương-Thiếu-Phù là Hoàng-phù Thiếu-Hoa. Quan Tề-tướng giám-khảo liền cho chàng đậu Trạng-Nguyên và tấu lên Vua tân phong cho

chàng làm Nguyên-Soái đi bình giặc Phiên, có Hùng-Hiệu làm Phó-Soái.

Thắng trận, Hoàng-phù Thiếu-Hoa cứu được Cha (bị tù ở nước Phiên), do âm mưu phản bội của cha con Lưu-Tiệp, chàng thân oan cho Cha và lột mặt nạ của Lưu-Tập và Lưu-Khuê-Bích. Toàn-gia vinh-hiển, hai bồ con Hoàng-phù Kính và Hoàng-phù Thiếu-Hoa đều được phong chức Vương. Chị của Thiếu-Hoa là Hoàng-phù Trường-Hoa được Hoàng đế sủng ái, và phong làm Hoàng-hậu.

Đến lúc Hoàng-phù Thiếu-Hoa đi tìm Mạnh-lê-Quân. Suốt bao nhiêu năm chàng đã dò hỏi tin-tức, không biết nàng ở đâu. Bây giờ chính là lúc quan Tề-tướng Lê-quân-Ngọc bắt đầu bị những cặp mắt tò-mò nghi ngờ là gái.

Hoàng-đế, hoàng-hậu, cho đến cha nuôi, và tất-cả gia-dinh đều nghi-ngờ. Hoàng-đế lại cứ theo sát bên dò xét và quyết tâm chiêm đoạt nàng làm cung-phi. Bao nhiêu tình tiếc đã được bô-trí chung-quanh cái bí-mật này.

Nhưng rồi, rồi cuộc, Mạnh-Lê-Quân hiện ra, hình vóc nguyên-trinh đê kết hôn với Hoàng-phù Thiếu-Hoa. Cả hai nàng Tô-Ánh-Tuyết và Lưu-Yến-Ngọc cũng được

Mạnh-Lê-Quân vui mừng giữ lời ước cũ: ba cô bạn âm-phúc thờ chung một chồng. Đẹp đẽ thay!

Còn Phó-soái Hùng-Hiệu, chàng thành-hôn với Vệ-Dũng-Nga.

Mọi người đều an-hưởng hạnh-phúc, sau bao nhiêu biến loạn. Chỉ có Lưu-Tiệp và Lưu-Khuê-Bích, bọn gian-hùng họ Lưu, bạo-tàn và xảo-quyết, là bị sự trừng phạt cuối-cùng và đích-đáng của lịch-sử.

(Đây là hết truyện *Tái-Sinh-Duyên* nói về Mạnh-Lê-Quân. Kỳ sau sẽ kể tiếp *Tục-Tái-Sinh-Duyên* nói về một con mẹ đàn bà quái-ác nhất trong lịch-sử Văn-chương Tàu : Hoàng-phù Phi-Giao).



— Hôm nay có thể nói là một ngày tươi đẹp nhất trong đời chúng ta...



ĐI ĐÒI NỢ

* Nguyễn Tăng Liên

TÔI đang kiềm - điềm
lại sô hàng hóa vừa
mới mua về. Tiếng
bà tôi từ dưới bếp
nói vọng lên :

— Minh ơi, cháu lấy sô ra
tính thử nợ Hai Du còn thiếu
bao nhiêu, đi đòi về để bà
góp tiền đóng hỷ.

Tôi dạ lên một tiếng to. Vì
đối với tôi đi đòi nợ không
thành vấn - đề, mà đề tránh
công việc nhà được đi chơi.
Tôi vội vàng đem sô ra tính toán.

Bà tôi bán hàng xén trong
chợ, nên thường bán chiju,
thiếu, đủ, với tất cả mọi người

dân quê ở trong làng. Phần tôi
lo việc sô sách và đi đòi nợ.

Bà tôi không đề cho ai thiếu
nhូ, chừng được vài trăm là
hối tôi đi đòi ngay.

Buôn bán ở nhà quê thật là
phức-tạp. Mua thì mua chiju,
mà thiếu tiền ai thì đợi người
ta đi đến nhà đòi mới chịu trả.
Ít có người nào mua tiền mặt
và trả tiền dứt khoát. Cứ trả
tiền chai dầu, lại mua chiju chai
rượu hay thè hương, một tần
đường v.v...

Vì thế trong sô của bà tôi sô
tiền nợ lại tăng lên dần. Nhiều
khi bà tôi phải kêu lên :

ĐI ĐÒI NỢ

— Thôi, từ rày đừng bán thiếu
nữa, cứ như thế này thì hết vốn
mất.

Nhưng khốn nỗi, ở nhà quê họ
trông vào thóc lúa, đến mùa gặt
hái xong mới có tiền, mình
không bán thiếu họ mua chỗ
khác, hàng tết phải ế. Nạn bán
thiếu tồn tại mãi.

Lần này nghe bà tôi nhắc đến
chị Hai Du, tôi thích lắm, vì chị
ở làng khác, cách xa nhà bà
tôi một cánh đồng, tôi có dịp
đi rong chơi mà khỏi bị la mắng.

Bà tôi từ sau bếp đi lên hỏi :

— Mụ còn thiếu bao nhiêu ?
— Dạ, một trăm rưỡi.

Bà tôi dục :

— Thôi đi đi con, đề lâu họ
thiếu nhiều, không tiền trả cho
mìnì thì khồ.

Tôi vội dắt xe ra khỏi nhà,
đẹp một hơi sang làng Mỹ-Lược.

Tôi thường đến nhà chị Hai
Du nhiều lần nên biết rõ. Chồng
chết đã hai năm nay, đề lại cho
chị hai con, một trai, một gái.
Cái Xầm năm nay được tám tuổi
và thằng Lúi vừa lên năm. Nhà
nghèo, suốt ngày phải đi làm
thuê, cấy mướn đề nuôi con nên
lúc nào chị cũng bận rộn cả.

Mỗi khi đi chợ về, ghé vào
quán bà tôi mua hàng, tôi dành

phần bán cho chị ngay vì cảm
thông hoàn - cảnh gia - đình chị
nên tôi bán thực rẻ. Nhiều khi
bà tôi trông thấy la mắng tôi,
nhưng tôi vẫn không chừa.
Những lần như thế, chị nhìn tôi
với đôi mắt biết ơn và tha thiết
lắm. Trái lại tôi thì nghĩ khác,
tôi cho đó là làm được một
việc thiện, trong lòng thấy vui
hơn.

Chị đang ăn cơm với hai con,
thấy tôi vào liền buông đũa vội
vàng đứng dậy mỉm cười vui vẻ:

— Mời cậu vào chơi.

Tôi cúi đầu bước vào căn
nhà nhỏ lụp-xụp.

Chị lấy chiếc chiếu còn mới,
trải chổng lên trên chiếc chiếu
cũ rách nát và nói :

— Mời cậu ngồi.

Tôi ngồi xuống chiếc giường
nhỏ. Nhìn vào mâm cơm chỉ
thấy một đĩa muối, một quả cà
và một bát canh rau lồng-chỗng
nước. Trong nồi, cả khoai, săn
trộn lẫn vào, lửa thưa mới thấy
vài hột cơm còn dính lại trên
vành bát. Hai đứa bé cầm cái
ăn, thỉnh thoảng chúng đưa mắt
nhìn tôi.

Trong nhà một mùi hôi hám
xông lên khó chịu, dễ rách quần
áo treo chung quanh vách, như
đập vào mắt tôi những cảnh

đói rét, nghèo nàn của đám dân quê khốn khổ.

Chị rót nước vào cái bát sút miệng bưng lại bên tôi :

— Mời cậu uống nước.

Đưa hai tay nhận bát nước chị trao cho, tôi vội nói :

— Chị cứ việc ăn cơm đi, tôi chơi một lác rồi về ngay. Tuy tôi nói thế, nhưng chị cứ đứng cạnh tôi trò chuyện. Hai tay đan vào nhau xếp trước ngực, chị nhìn thẳng vào mặt tôi nhỏ nhẹ nói :

— Thật quý hóa quá, tôi không ngờ bà nhà và cậu có lòng thương mẹ con tôi đến thế, lòng tốt của bà tôi biết lấy gì báo đáp được. Nhờ trời làm ăn khá, tôi sẽ trả dần số tiền còn thiếu lại cho bà.

Ngừng một lát, chị tiếp :

— Tôi vẫn biết đồng tiền của bà mua bán vô ra hăng ngày cần phải có. Nhờ cậu về thưa với bà, cho tôi khất lại mùa lúa năm sau. Năm nay vì chuột cắn phá, mùa màng mất, không có được là bao, cậu thương giùm cho mẹ con tôi nhờ.

Nhin về nghèo nàn và lời nói của chị, tôi không còn lòng dạ nào mở miệng đòi tiền được, nên nói :

— Tôi rõ hoàn cảnh của chị

lắm, tôi sẽ thưa lại với bà tôi những điều chị vừa trình bày và chờ bà tôi định đoạt.

Không dám nán ná lâu, đèo nhìn cảnh nghèo khổ và gương mặt thiêu não của chị. Tôi chào chị ra về.

Chị đưa tôi ra đến tận ngõ, tha thiết nói với tôi :

— Trăm sự đều nhờ nơi cậu, cậu cố nói với bà giúp tôi.

Tôi gật đầu cho chị yên lòng :

— Được rồi, chị đừng lo, tôi cố giúp chị.



Vừa đẩy xe vào nhà, bà tôi vội hỏi :

— Đòi được tiền không con?

Ấp úng mãi, tôi mới nói được :

— Dạ, chị ấy không có ở nhà.

Bà tôi bảo :

— Chiều mai con cố gắng đi một lần nữa.

Tôi dạ dạ cho qua chuyện, định bụng chiều mai đừng đi nữa là xong.

Chiều hôm sau vừa mới bốn giờ là bà tôi hối tôi đi ngay.

Tôi miễn cưỡng đem xe ra khỏi nhà. Bà tôi cầm quyền sô đưa cho tôi mà dặn :

— Đem sô theo tính ranh mạch cho họ nghè, không thì cãi cọ nhau lôi thôi lầm. Luôn tiện vào nhà bà Lộc đòi tiền một thề.

Nhắc đến bà Lộc, tôi chợt nhớ ngay. Bao nhiêu sự bức tức của tôi đều đổ vào bà ta, tôi ghét lầm. Khi nào có tiền bà đi mua chô khác, lúc không tiền thì vào hàng bà tôi. Biết thế, nên bà tôi không bán nữa, hễ tôi đi đòi là bà ta hẹn rày, hẹn mai mãi. Tôi dở sô ra xem thấy bà ta còn thiếu những mệt trăm hai.

Chuyến này tôi phải đòi cho kỳ được, dù có cãi lộn với bà ta một trận cũng xong.

Nghĩ thế, tôi gấp quyền sô cho vào túi, đoạn lên xe đi chậm chạp chạy vòng theo chân đồi.

Hai bên đường toàn là ruộng cao, đất nứt nẻ chỉ còn trơ lại những gốc rạ, đồi cây cắn cỗi, xác xơ.

Con đường nhỏ vào nhà bà thật khó đi, lội lõm và lởm chởm đá sạn, chiếc xe lắc lư, vồng lên, sụp xuống, tôi cố giữ tay lái thật chặt mới khỏi ngã.

Dụng xe bên đống rơm, tôi bước vào sân.

Cái Bèo — cháu nội bà, cương vọc đất, nó bỏ chơi đứng nhìn tôi.

Tôi hắt hàm hỏi nó :

— Bà mày có nhà không?

— Bà đi làm chưa về.

Tôi đứng nhìn vơ vẩn chung quanh vườn. Ánh nắng chiều len lỏi lách mình qua kẽ lá, phủ một màu vàng nhạt trên bờ tre. Gió chiều đậm mạnh vào những tàu lá chuối gây thành tiếng xào xác, nơi đây vắng vẻ và yên tĩnh quá.

Tôi vén tay áo xem đồng hồ. Con bé chợt hỏi :

— Mấy giờ rồi ạ?

Tôi đáp cộc lốc :

— Năm giờ.

Nó ngây thơ hỏi lại :

— Hồi trưa đến bây giờ, mới có năm giờ ?

Rồi nó nhìn đôi San-đanh tôi mang dưới chân và hỏi :

— Anh mua đôi dép này bao nhiêu ?

— Một trăm tam.

— Phải một trăm với tám chục nữa không ?

— Phải.

— Thiếu hai chục là đủ hai trăm, đắt quá.

Nhin ra sân thấy chiếc xe đẹp. Nó hỏi tôi :

— Anh đi bằng xe máy ?

— Ủ.

— Đỗ anh tại sao đi xe máy mau hơn đi chân ?

— Vì nó có hai bánh chạy mau hơn.

— Không phải.

— Chứ tại sao ?

— Vì mình đi chân lâu hơn,
xe máy đi mau, mới thấy đèn
sau, chứ nó chạy trước mình rồi.

Tôi buồn cười vì sự lẩn thẩn
của nó.

— Tôi ghét dượng Năm quá.
Ngạc nhiên tôi hỏi :

— Dượng Năm nào ?

— Dượng Năm chồng cô Ba.
Hôm tết tôi đi coi đánh bài chòi
về, mượn ông chở dùm, ông
không chở. Tôi chỉ thương dượng
Tám thôi, ông có chở tôi được
một khúc.

Nó còn hỏi tôi nhiều câu ngây
ngô và lẩn thẩn mà mắt nó chưa
từng trông thấy, trí óc non nớt
của nó chưa hề nghĩ đến. Tôi
chỉ trả lời nhát gừng với nó cho
qua chuyện.

Những thành kiến của tôi sẵn
có về Bà Lộc và bao nhiêu sự
bực tức của tôi khi chưa vào nhà,
gặp nó là tiêu tan ngay.

Đợi một hồi lâu cũng không
thấy bà Lộc về. Tôi lau cặp
kính mang vào mắt và nói :

— Bà về, em nói lại rằng có
anh Minh vào lấy tiền nhưng
không có Bà ở nhà.

Nó không đáp lại lời tôi mà
hỏi :

— Anh soi gương làm chi
vậy ?

Tôi bật cười nhưng cũng giáng

giải cho nó hiểu.

— Cái này là kính đeo mắt,
chứ không phải gương soi.

— Anh cho tôi đeo thử được
không ?

Tôi lấy gương đè vào mắt.
Nó buộc miệng khen :

— Ô ! đẹp quá, trông như
trời sáng trăng ấy.

Nó ngược mắt nhìn tôi hỏi :

— Anh mang nó, thế có té
không ?

Tôi cười :

— Không khi nào té được.
Nó nhìn tôi trên trời và cho
đó là vật lạ.

Tôi dặn thêm :

— Bà về, em nhớ nói lại với
bà nhé.

Nó vút hỏi :

— Bà tôi thiếu anh bao nhiêu ?
— Một trăm hai.

— Chưa bằng tiền đôi dép
của anh mà.

Tôi không hiểu sao nó có sự
so-sánh kỳ lạ đó.

Ra khỏi ngỏ, tôi quay đầu nhìn
lại thấy nó còn đứng tần ngần
nhìn theo.

Ánh nắng tắt hẳn trên lưng
đồi. Tôi cố đi nhanh về cho khỏi
tối. Bóng nó khuất dần sau lũy
tre.



tiếng trúc

★ LÊ TRI
(Sóc-Trăng)

Người phồ mãi điệu sầu qua ống trúc
Lướt theo mây, vọng khắp nẻo sơn khê
Từng đêm sâu bao linh hồn thồn thức
Vì tiếng tiêu len lỏi nhập hương khuê.

Đã mấy chiều thê lương người ngồi đó
Cho rừng sâu mắt hết nghĩa thiêng liêng
Và chim ngàn thôi thì thăm than thở
Khi tiếng tiêu buồn vang vọng triền miện

Dưới chiều hoang gió về xuyên thủng áo
Hơi sương mờ ướp lạnh tóc hoa niên
Người vẫn ngồi thu hình hài khô ráo
Thả tâm tư vào sương khói rừng thiêng.

Người muôn luyện làn hơi thêm thẩn bí
Thêm trăm buồn như tiếng hú rừng xanh
Chờ tái diễn trận Ô-giang xưa cũ
Làm rã rời thề phách mấy muôn binh ?

Ôi ! tiếng tiêu đậm đồn từng đợt sóng
Lành lạnh theo nhịp gió thở mơ hồ
Chơi với như tiếng hồn oan lạc lõng
Như hơi tàn thoi thóp đêm hoang vu.

Đêm hửu tàn, gió khuya về lạnh lâm
Về đi thôi, người hối ! về đi thôi
Đất trời đang tràn ngập màu ẩm đậm
Khúc dạ sầu da diết lầm người ơi !



Những bí mật trong **THẾ - CHIẾN THỨ HAI** ★ Thiếu-Sơn

★ **ĐẠI-TÁ DE GAULLE**
NĂM 1934

Cũng năm 1934, Đại-Đá De Gaulle cho xuất-bản một cuốn sách nhan đề « Vers l'armée de métier » (Đề-đi-tới-một-đạo-binh-nhà-nghề).

Trong sách đó tác - giả đưa ra những ý-khiến mới mẻ, táo-bạo làm đảo-lộn cả những quan-niệm của giới-lãnh-đạo quân-sự hồi-bấy giờ. Tác-giả chấp-nhận và phát-triển những ý-khiến tiễn-bộ nhứt của những chiến-lược gia Anh, Pháp, Ý, Đức chủ-trương phải thay đổi-toàn-diện chiến-cụ và lè-lối đánh giặc cho thích-ứng với trình độ-khoa-học và kỹ-thuật của loài người. Theo ông thì máy-móc là động-cơ định-đoạt số-phận ở chiến trường.

Ông nói :

NHỮNG BÍ MẬT TRONG THẾ CHIẾN THỨ HAI

Cái nó có thể cứu-vãn được ta là máy-móc phối-hợp với những toán-quân được huấn-luyện để xử-dung nó. Sức-mạnh của khí-giới đã thay đổi hoàn-toàn từ trận giặc-trước và những điều-kiện tối-tân của hành-động-quân-sự đòi hỏi những chuyên-viên được huấn-luyện đàng-hoàng. Chất-lượng luôn-luôn thắng số-lượng. Từ 1914 đến 1918, quân-Đức được huấn-luyện kỹ-hơn đã giết 3 triệu địch khi họ chỉ-chết có 1.700.000 người. Chúng ta đừng quên rằng tông-số nhơn-mạng và tài-sản bị thiệt-hại từ Jeanne d'Arc với Rochambeau không bằng những thiệt-hại của ta trong trận Đại-chiến vừa qua.

Ông chủ-trương phải dùng chiến-xa với những tinh-binh biết sử-dụng nó để tấn-công thình-lình, để làm-rối loạn hàng ngũ địch. Mặt-trận sẽ không đứng-yên một chỗ mà sẽ lưu-động, biến-hóa và được giải-quyet mau-lẹ.

Phối-hợp bằng vô-tuyến-điện với không-quân và lục-quân chiến xa xông-xáo ở mặt-tiền, ở bên hông và bọc-hậu luôn-quân-địch với hàng-nhàn hỏa-lực làm cho giặc phải ngập-thở, phải hoang-mang, trở-tay-không-kịp và tan-vỡ-cấp-kỳ.

PHÒ-THÔNG — 111

Trong khi đó thì không-quân từ-trên-trời đánh-thắng xuống như-thiên-lôi giáng-hạ làm cho địch-bối-rồi mau-thua.

Tác-giả còn nói thêm rằng trong hình-thức chiến-tranh mới thì vị-tướng-lãnh không còn núp-ở trong những hành-dinh làm ở dưới đất và xa-mặt-trận để ra-lịnh-như-xưa. Chính các ông cũng sẽ phải xông-ra-tiền-tuyến. Các ông có-nhiều-kien-thức nhưng các ông cũng có-nhiều-kinh-nghiêm. Phải đi-sát với binh-sĩ, mới-xử-dụng được hết-kinh-nghiêm của các ông. Rủi các ông có-chết thì các ông cũng được-chết chung-với-bộ đội, càng-thêm-cùng-cố-tình-doan-kết và khích-lệ ba-quân. Binh-sĩ sẽ-thấy-xuyên qua những lon-vàng-lon-bạc và những ngôi-sao rực-rỡ, các ông vẫn-không cách-bié gì-với-họ và máu-của-các-ông-hòa-với-máu-của-họ càng-thắt-chặt-mỗi đồng-tâm ngoài-mặt-trận.

Những ý-khiến-táo-bạo của De Gaulle làm cho bộ Tham-Mưu Pháp-bắt-bình. Họ đã-không chịu-sứa-dồi những-quan-niệm lối-thời của họ mà họ còn-bôi-tên De Gaulle trong danh-sách những-người được-thắng-chức năm đó làm cho-ông-cứ-giữ-chức Đại-Tá cho đến ngày-thế-chiến-thứ-hai bùng-nổ.

Năm 1935, ông Paul Reynaud

tên diễn đàn Quốc-Hội yêu cầu cho tề-chúc một quân đoàn cõi giới chuyên môn gồm nhiều sư đoàn thiết giáp. Nhưng dự án ông bị bác vì ngay ở diễn đàn Quốc-Hội Đại-Tướng Maurin đã trả lời ông với tất cả uy-tín của một nhà quân sự :

« Khi chúng ta đã bô ra nhiều tì bạc để có một hàng rào chiến lũy kiên cố, làm sao người ta có thể tưởng rằng chúng ta còn nghĩ tới tấn công ? Phải chăng chúng ta điện nên mới tính tới chuyện vượt khỏi hàng rào đó để phiêu lưu mạo hiêm ? »

Giới quân sự Pháp đã mặc định cầu an nên mới bung tai bịt mắt trước những ý kiến mới mẽ và sáng suốt của Đại-Tá De Gaulle.



Năm 1938, Tướng Chauvineau, cựu giáo-sư trường Đại-Học quân sự và là một cao-de của Thống-Chế Pétain đã viết một cuốn sách để trả lời cho De Gaulle. Sách của ông nhan-dề « Một cuộc xâm-lãng còn có thể có được không ? » (Une invasion est-elle encore possible ?)

Tác-giả lập-luận theo quan-diểm của Thống-Chế Pétain nghĩa là chủ trương thế thủ, không chủ-trương tấn-công, với mặt trận liên-tục

chống với vận-động chiến theo ý-kien của De Gaulle. Tướng Chauvineau viết :

« Ở Pháp, chiến tranh xâm-lãng đã-at mà người ta gọi là vận-động chiến đã quá thời. Chúng ta sẽ đi sâu vào một trận giặc tiêu-hao một cách không tránh khỏi... Sau trận Đại-chiến chúng ta đã mảo phải một sai-lầm thô-tục về chiến xa. Người ta tưởng hoặc đã làm cho kẻ khác làm tưởng rằng chiến xa đã làm cho chúng ta thắng trận. Thật sự không phải vậy đâu. Còn nói xe thiết-giáp đã làm cho chiến-tranh rút ngắn lại. Sự thật thì nó đã phá sản... Một trong những sức mạnh của chiến xa là làm cho người ta sợ, có thể thôi... »

Tác-giả còn nhắc tới chiến-sĩ Pháp năm 1915 nói rằng họ không sợ hơi ngạt và còn dám đánh xáp lá cà đem mình ra chống cự với chiến-xa và « họ đã thắng trong vinh dự ».

Ông còn nói thêm : « Bạn Đức không ngu gì lại chấp-nhận một trận giặc mà họ phải đem ngược ra đổi chiến với những người có mộc sắt ehe chô. » Và nói nữa : Tới như cuộc giao-phong Pháp-Đức bằng không-lực thì đương-nhiên phần thắng-lợi sẽ nghiêng về bên Pháp ».

Cuốn sách kinh-dị đó lại được Thống-chế Pétain đề tựa. Thống-chế viết :

« Cái giá-trị hiếm có của Tướng Chauvineau là đã dẫn chứng rằng mặt trận liên-tục đã căn cứ theo những bài học của lịch-sử và tánh cách kỹ-thuật của khí-giới và công-sự phòng thủ... »

Trong một cuộc tấn-công, phải có bộ-binhh ba lần nhiều hơn, pháo binh 10 lần mạnh hơn là trong một cuộc phòng thủ... »

Thống-chế kết-luận :

Tóm-lai, những nhận định của Tướng Chauvineau về màn đầu của những cuộc hành quân trên bộ thật là đầy đủ khôn ngoan ».

Sách này còn tái-bản sau khi tuyên chiến, nhưng sau khi thất trận thì Chánh-phủ Vichy ra lệnh cấm-bán.

Không cấm-bán thì cũng chẳng ai thèm mua. Họ may bợn Đức lúc đó làm chủ nước Pháp sẽ đọc và sẽ cười cho.

Giới quân-sự Pháp chẳng những có tinh-thần hù-lậu mà lại còn có lè-lối làm việc hù-lậu.

Những chuyên-viên tiếp-thu quân-cụ thường tỏ ra rất khe khắt làm trễ nãi công việc không ít.

Năm 1933 ông Daladier quyết định thành lập 3 sư-doàn cơ-giới

hang nhẹ. Sư-doàn thứ nhứt tò-chức xong năm 1934. Sư-doàn thứ hai tới năm 1936 mới hoàn-thành. Còn sư-doàn thứ 3 mãi tới tháng 3 năm 1940 mới xuất hiện nghĩa là sau ngày tuyên-chiến.

Năm 1937 cũng ông Daladier tòng-trưởng Quốc-Phòng tuyên-bố ở Quốc-Hội : « Chúng ta hân-hạnh và may mắn được thừa hưởng cái trí-thức lão-luyện của một quân-nhân danh-tiếng. Tôi muốn nói Thống-chế Pétain. »

Rồi ông tuyên-bố sê-thành lập thêm 3 trung-doàn chiến-xa, 1 trung-doàn pháo-binhh cơ-giới. Vậy mà phải chờ tới năm 1940 mới hoàn-thành. Trung-doàn thứ 4 hoàn-thành chót hết vào tháng 5 lại không đủ và chính là giao cho De Gaulle điều-khiển.

Tướng Gamelin Tòng-tư-lịnh đã tuyên-bố năm 1939 :

« Không quân không có vai-tưởng quan-trọng trong chiến-tranh vì người và máy bị tiêu-hao rất mau chóng. Không quân chỉ là một thứ lửa rơm. »

Còn quan-niệm dùng chiến-xa trong những đơn-vị tự động chứ không phải dùng phối-hop với bộ-binhh, quan-niệm đó cũng không

được đúng đắn. Tôi biết rằng bọn Đức có trên 10 sư đoàn thiết giáp. Nhưng tôi không bận tâm về việc đó. Tôi thành lập 2 sư đoàn thiết giáp để làm vui lòng Quốc Hội. Còn những ngân khoản mà tôi được sử dụng tôi sẽ dùng vào việc khác. »

Trong « Hồi Ký » Tướng Gamelin chối không tuyên bố những lời nói trên.

Tướng Weygand còn tuyên bố những lời hay hơn nữa. Ông nói :

« Tôi tưởng rằng quân đội Pháp lúc này có một giá trị lớn hơn hết trong bất cứ lúc nào của lịch sử. Nó có những vũ khí tốt nhất,

có những công sự vững nhứt, có một tinh thần cao nhứt và có một bộ chỉ huỵ tối cao xuất sắc. Không ai trong nước ta muốn chiến tranh, nhưng tôi quả quyết rằng nếu người ta bắt chúng ta phải thắng một trận giặc mới thì chúng ta sẽ thắng. »

Trong chánh giới Phán ông Paul Reynaud có lẽ là người đồng quan điểm nhứt với De Gaulle về vấn đề quân sự. Chính P. Reynaud đã phê bình quân đội Pháp như sau : « Ba điểm chánh yếu trong chánh sách quân sự của chúng ta giữa hai cuộc chiến tranh là... ngu dốt, ngạo mạn và bắt nhứt. »



CÓ AI DÁM... NHƯ TÔI KHÔNG

Nhà đại danh họa Pháp Degas bị anh em chế riêu là người « liệt mày », không biết « trồng cây si » với gái.

Bị chạm lồng tự ái, Degas tìm cơ hội để tỏ cho anh em thấy mình cũng là một Tống Ngọc hay một Don Juan chứ chẳng kém ai.

Thì cơ hội đã đến : một vũ nữ làm kiêu mẫu cho Degas sang Mỹ. Degas bèn lấy vé đi cùng một chuyến tàu với vũ nữ sang đến Nữu Uớc.

Đến Nữu Uớc, Degas không lên bờ. Ông ở luôn trên tàu và trở về đất Pháp. Về đến nơi ông huênh hoang tuyên bố :

Các bạn xem, có ai dám « cua » gái như tôi không ? Tôi đã theo gái từ Pháp sang đến Mỹ !

Cục tự ái của ông nghệ sĩ này to quá, khó mà mài bớt cho nhỏ đi.

P.C

2.000 năm xưa...

(tiếp theo trang 9)

GIỜ xin trình bày cùng quý-vị độc-giả câu chuyện Trung-quốc đã biết xài chiến - xa từ 2.000 năm trước.

Trung-quốc có xe từ bao giờ ?

Có hai thuyết...

Một thuyết nói từ đời Vua Hoàng-đế (2697-2597 trước J. C.) đã chế ra để chờ nắng và đi xa, (Theo Hán - thư Địa-lý-chí và Cồ-sử-khảo của Tiêu-Chu) một thuyết-khác, nói mãi đến đầu nhà Hạ (2205 — 1818 trước J.C.) mới có người tên là Hề-Trọng hay con của va chế tạo ra xe. Ấy, Tuần-tử, Mặc-tử, và nhiều sách khác đều chép như thế !

Các nhà học-giá Tàu đời nay, nghiên-cứu lịch-sử cõi-thời, cũng cho thuyết thứ hai ở trên đúng hơn. Vì những chuyện Đường-Ngu về trước đều mơ hồ khó tin. Các vua Hoàng-Đế và Nghiêu-Thuấn thuở ấy ở ngôi Thiên-tử mặc dầu, đi đâu cũng cuốc bộ, chờ đâ làm gì có xe ! Đến dùng ngựa mà cưỡi, có lẽ cũng chưa biết nữa !

Cái thuyết « Hề-Trọng tác xa » đáng tin hơn, ai cũng nhìn nhận đời nhà Hạ là buổi « tảng sáng » của văn-

hoa Trung-quốc, những phép mới, nghề hay, lễ nghĩa, văn vật, bắt đầu phôi thai hay phát sinh từ đây... cho đến Tướng sĩ, bày ra cưỡi ngựa, Vương-Hội nuôi trâu đê cày, cũng đến buồi đầu nhà Hạ (2205—1818 trước T.C.), mới có thay !

Nhưng lúc này có xe chỉ có công chờ nắng đi xa, người ta chưa biết đem nó ra chở chiến trận.

Cứ theo Kinh Thư chép mà suy, thì vua Khải (cũng đời nhà Hạ 2197 — 2188 trước T.C.) dùng chiến-xa ra trận là lần thứ nhất. Trong lời nhà Vua truyền bão ba-quân trước khi ra đi đánh giặc ở đất Cam, có nói đến xe !

Đời ấy dùng binh, cũng cốt-yếu ở hai sức mạnh là đốt và xa. Đồ túc là lính bộ tay không, xa là xe. Nhưng buổi nhất sơ, chẳng qua chỉ dùng dăm ba cỗ xe để bồ vào những chỗ bát-túc của lính bộ, thế thôi ; bao giờ lâm trận, cũng cốt ở lính, chưa lấy xe làm chủ-lực được.

Qua đời nhà Thương (1783—1154 trước T.C.) cũng thế. Sách Lã thị Xuân-thu chép khi Vua Thang (thủy-tổ nhà Thương, hay Ân) đem binh đi đánh giặc Di-Đại-Hy, số lính cầm-tứ đến sáu nghìn, chỉ lơ thơ có chín cỗ xe bày trận thành hàng dài, thế

mà đánh có một trận, bắt ngay tướng giặc.

Chiến-xa vẫn chưa đến lúc đặc dụng.

Thật biết dùng xe làm khí giới trọng-yếu, bắt đầu từ nhà Chu (1134—256 trước T.C.) trở đi.

Không phải là hạng xe thường dùng về chuyên chở, đến đây người ta đã tạo ra thứ xe riêng của binh-nhung-trận-mạc. Xe đóng kiên cố, lại bọc da cứng (cách xa) để chống đỡ những dầu tên mũi giáo. Đầu trực bánh xe cũng biết bọc trước sắt, cho được vững vàng.

Mỗi xe có bốn hay sáu con ngựa kéo, tùy theo địa thế và lúc cần dùng. Chẳng những tướng-sĩ

ngồi trên xe mặc áo giáp mà thôi, cả con ngựa cũng có áo giáp che thân nữa.

Lúc Võ-Vương đánh Vua Thương-Trụ để dựng lên nhà Chu (1134—256 trước T.C.) dùng toàn những chiến-xa kiên-cố và trang hoàng kiên-cố như vừa đã nói, đặt tên là « nhung-xa ».

Thầy Mạnh-Tử thuật lại rằng: « Võ-Vương đánh Trụ có nhung-xa trăm cỗ, lính hồ-bôn ba ngàn người ». Đem so với đời trước (ví-dụ lúc Thang đánh Di-Đại-Hy), thấy số lính không gia tăng, nhưng đến chiến-xa đã trở nên khí giới chủ-lực trong cuộc dùng binh vậy.



* KHÔNG KẾT QUẢ

Quan Tòa. — Tôi kết án anh 6 tháng tù về tội ăn cắp. Anh còn gì để khiếu nại về trường hợp của anh không ?

Tội nhân. Thưa ông Chánh-Án, việc làm của ông chẳng đem lại kết quả gì cả. Tôi đã vào tù 20 năm rồi, nhưng chứng nào vẫn hoan tật ấy, tôi có bỏ được đâu mà ông kết án cho uòn công.

P. C.

Tiếng
nói cũ

Gái-vợ
trai
thê-hệ

• sau lưng

chúng ta •

* NGUYỄN VĂN NĂM

(Trung-học Mạc-dinh-Chi, Saigon)

T RÊN con đường dài thẳng tắp, từng hàng me già giường cành lá xanh tươi giao nhau tạo thành một cái tàn to lớn, như cái lọng của quan Trạng mõi khi về làng. Chúng ta muốn nuốt hết khoảng đường ấy để đi đến chỗ cuối con đường kia, nơi đầy dẫy ánh-sáng kia.

Có khi nào đang đi trên con đường râm bóng mát, bạn có ý tưởng gì không ? Bạn có ngoái cổ lại để nhìn khoảng đường mà mình đã đi không ? Chắc chắn là có rồi. Vì bạn phải đo-lường độ đường ấy để đi đến đích mà bạn hằng mong mỏi.

Kia sau lưng bạn, từng hàng cây râm bóng mát, dần phủ

xuống mặt đường làm thành một mái nhà cò-xưa, nhưng vững chắc. Nó không phải là đề che chở cho đàn con ngày-dại mà nó là một cái đích để đàn con tân-tiến đi.

À tờ-tiên của chúng ta được sanh ra trước chúng ta phải không các bạn, nhưng mà hiện giờ họ đang ở đằng sau chúng ta, nơi chỗ có bóng mát kia kia. Bạn đã nhìn thấy chưa. Hình như ở trong khoảng bóng mát, sau đoạn đường mà chúng ta đã đi nó phát hiện ra một cái gì vô hình



nhung cung vò cung thiêng-liêng, huyền-bí.

Ở trong ấy chúng ta tìm thấy một linh-hồn ủy-mị yếu đuối của Nguyễn-Du, một trong những câu nói khảng-khai của Trần-bình-Trọng, và còn biết bao nhiêu những anh hùng liệt-sĩ khác.

À phải rồi, bóng-mát ấy không là đĩa-ngục mà là nơi đặt bàn thờ của những bậc tiền-nhân, những J.J. Rousseau, Voltaire, Montesquieu bỉnh-dị, những Marconi, Lumière, Archimède kiêu-hùng.

Phải rồi, bạn ạ tồ-tiên đã ra đời trước chúng ta. Tồ-tiên đã đi gần xong con đường ấy mà ngày nay chúng ta đang tiếp nối vết-chân ấy để tiến lăn đến khoảng đường tương-lai kia.

Có một số người, cho rằng: «tồ-tiên đang sống bằng quá khứ, mượn quá-khứ để làm bình-phong cho hiện-tại, để che dấu cái bất-lực, cái ảo-ánh vàng son».

Đĩ-nhiên là họ không bằng ta, cũng như chúng ta không bao giờ bằng con cháu của chúng ta sau này. Vì họ cũng sống trong quá khứ, đúng lầm bạn ạ nhưng thiết thực hơn, chúng ta thấy rằng họ không là bức bình-phong để che dấu điều ủy-mị, mà chúng ta thấy ở họ trong những trang sử

về-vang chứa những hình ảnh vàng son quý-giá.

Có lẽ số người ấy nói đề mà nói chứ trong đầu óc của họ không một mảy-may suy-nghỉ, họ lại cho rằng «những người đi trước chúng ta, mà túi-hồ chưa họ, đang ở đàng sau lưng của chúng ta, ở trong bóng mát của hàng cây thẳng lối, ở trong những hình ảnh của quá khứ vàng son».

Vâng, chúng ta công-nhận rằng tồ-tiên của chúng ta đang ở trong quá-khứ vàng son, vì nếu họ không sống trong quá-khứ, thì hiện giờ có lẽ chúng ta đang ở nơi đầy-rẫy bóng-mát, nơi khởi đầu con đường kia, chứ không phải là nơi tiếp nối của bóng-mát và của ánh-sáng này kia, phải không bạn.

Có thật vậy không? qua những lời nói hờ-hờ kia có lẽ chúng ta lấy làm khò-sở, lấy làm nhục nhã cho những cửa miệng nói không nghĩ-suy cho kỵ.

Không có tồ-tiên làm gì có ta? Chúng ta phải công-nhận điều ấy.

À thì ra, sự tiến-bộ về khoa-học văn-minh vật-chất, nền văn-hóa của chúng ta chỉ do chúng ta tạo ra trong một sáng-một

chiều. Tồ-tiên ta không có làm một mây-may gì giúp-ích chúng ta ư?

Không cần tìm hiểu, chúng ta phải tự trả lời rằng: «Tồ-tiên là người có công nhất với chúng ta, với nước nhà, hàng cây râm bóng mát ở đàng sau lưng chúng ta là cả một ngôi nhà lịch-sử mà chúng ta phải tìm lấy, phải kính cần mà thấy rằng tồ-tiên đã tạo nên một trang sử oai-hùng. Trang sử ấy được ghi bằng những nét chữ huyết lệ. Tại sao chúng ta lại cố-tình phũ nhện cái công-lao ấy mà buộc miệng chua chát: «Tồ-tiên cũng không thè SỐNG bằng cuộc sống của chúng ta, tồ-tiên cũng không thè NGHĨ bằng ý nghĩ của chúng ta».

Tồ-tiên không thè sống một nếp sống thác loạn, cuồng-si như chúng ta. Tồ-tiên cũng không tôn Francois Sagan lên làm thần tượng như chúng ta, phải không các bạn.

Phải rồi, tồ-tiên cũng không thè nghĩ bằng chúng ta, vì chúng ta nghĩ cao xa quá, mê nhạt Twist, khoái mambo, cha-cha-cha. Luôn luôn tìm những duyên-cớ, những diệu-kế để thoát-ly gia đình, phải không bạn nhỉ?

Phải rồi, chúng ta là những con người của thế-hệ, của tân-tiến, lăng-mạn. Vì thế, tồ-tiên của chúng ta không thè dùi dắt cho chúng ta được (theo lời họ nói). Tuy nhiên nếu không xét cho kỹ, nếu tồ-tiên không dùi-dắt thì làm gì chúng ta có ngày nay.

Cũng như khi đang ngồi nghe nhạc «Roch», họ buộc miệng cười khẩy:

«Tồ-tiên lạc hậu quá, như hàng cây râm bóng đèn thiếu cả ánh sáng của vầng dương chói-loi».

Có lẽ đã đoán trước được tương lai nên Không-Tử day rằng: «Hậu-sinh khả-úy». Những kẻ sinh sau bao giờ cũng đáng sợ, hiểu theo nghĩa thông thường là bao giờ chúng ta cũng tiến-bộ hơn tồ-tiên chúng ta. Nhưng qua lời nói của một số người thiếu suy-nghỉ, thì lời dạy của Không-Tử thành lời khen với họ. Là vì Không-trọng-Ni thấy những kẻ sinh sau đáng sợ hơn những kẻ đồng thời bởi miệng thế, cũng như bởi những lời nói «đợt sống mới».

Chúng ta đang đi ở giữa con đường, nơi sáng sủa đầy ánh sáng mặt trời, có lẽ đến chúng ta cũng không đi đến được Hiện-

tại, ngày nay của chúng ta cũng đã tạo nên một trang-sứ nữa rồi.

Có lẽ ngày sau, khi những người hậu-sinh đang ở nơi đây dù ánh-sáng kia. Mỗi khi lật đến những trang-sứ, bên những giòng chữ do chúng ta và tôi-tiên chúng ta tạo ra, chắc phải chép miệng :

« Nhờ tiền-nhân mà chúng ta mới có ngày nay ».

Hay vẫn là ngoan-cố :

nỗi khóc của tôi

* L.T.L.PH

(Đệ tam Đồng-Khánh, Hu)

anh thì sao ?

— Thè nhưng mà em cần-thận thì đâu có thè này.

Tôi bực mình vì tôi lầm. Cũng vì sợ hờ nên mới đòn thè này...

Gia đình tôi nghiêm khắc về sự giao thiệp bạn bè của anh chị em tôi. Nhưng đòn với cái tuổi đầy mơ mộng, tuổi đã quá tròn trĩnh rồi thì thử hỏi người con gái nào lại không mơ ước xa xôi...

Dù gia đình ngăn cản, nhưng tôi vẫn có tiếc xúc với một số ít bạn trai. Và tôi gặp

EM bực mình lầm phải không ?

Tôi chỉ khóc và không trả lời. Đây không phải là lần đầu tiên « chàng » hỏi tôi câu đó, đã nhiều lần rồi. Vâng nhiều lần lắm, mỗi khi tôi « cầm thè » tôi như hôm nay.

— Em muốn khóc bực mình hay không ? Anh sẽ lo liệu cho em.

— Lo gì hờ anh ! em gây ra thì em đành chịu chứ sao...

— Em không được nói câu đó nữa nghe không ? Tại sao em vẫn bảo em gây ra, thè còn

« chàng » trong một chiều cuối đông, trong lúc mọi người sửa soạn đón xuân sang.

Quen nhau không bao lâu, chàng và tôi yêu nhau. Tuy rất yêu chàng, nhưng chàng bao giờ tôi làm vừa lòng chàng một điều.

Tiếp chàng tại nhà tôi. Chàng nhắc tôi nhiều lần nhưng tôi cứ đánh sang chuyện khác.

Về phía gia đình chàng, tôi vẫn đi lại tự do, vã lại trong nhà chàng xem tôi như con. Tôi khổ sở về vấn đề này lắm, nhưng biết làm sao ?

Tôi không muôn phải đâu thấy mẹ tôi và tôi cũng chẳng muôn tôi và chàng gặp nhau trong sự « lén lút » thấy mẹ tôi. Tôi biết thấy mẹ tôi theo « tân học », mà không hiểu gì cho bọn trẻ như chúng tôi.

Tôi đã thấy rõ những người bạn bị gia đình ngăn cản, họ đành phải tìm nhau trong những chỗ mà tôi tự cho là rất nguy hiểm đồi với những người con gái yêu đuối như tôi.

Và gần đây, câu chuyện giữa chàng và tôi, thấy mẹ tôi đã biết. Và những hình phạt, « hình phạt » đồi với tôi chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi chỉ buồn thoi, tại sao thấy

mẹ tôi lại nghiêm khắc đền thè. Tại sao thè hờ thấy mẹ ?

Tôi yêu chàng thè mà thấy mẹ tôi cho tôi là con gái mất nết. Bảo rằng lò học thành tài chán gì nơi « giàu sang »... đèn nhà đàng hoàng. Tôi đâu muôn thè, nhưng vì ..

— Thấy mẹ ơi ! Sao chàng hiểu gì con cả. Con đâu muôn thè. Con lỡ yêu rồi. Con chỉ yêu một lần thôi, vì theo con tình yêu chỉ một lần thôi. Bắt con phải đoạn tuyệt với chàng ư ? Không đâu thấy mẹ à. Sao được. Thấy mẹ đã thấy chàng đèn xin lỗi rồi, sao chàng hiểu cho chàng. Chàng nghèo đâu dẽ đẽ thấy mẹ khinh. Con không cần gì hết đâu ? Mái nhà tranh nhưng chưa đựng tim vàng. Thấy mẹ à, con không mơ cao xa đâu, con sẽ không phải là những đứa con gái sống với tiền tài và danh vọng, chỉ hôm nay và không có ngày mai..

Bây giờ tôi sống trong sự khinh rẻ của gia đình. Tôi cảm thấy chuyện như thè đâu là đáng khinh. Tôi thấy sao tôi khô thè này.

Tôi muôn đi, tôi sẽ ra đi, dù đói tôi một mai... không có tương lai.

Thấy mẹ ơi ! Tha thứ cho con ...



chàng dám yêu

Chị Liên mèn.

DÈM nay sau cơn mưa trời lạnh lạnh, nằm thu mình trong chiếc chăn ấm. Dung cõi dỗ một giấc ngủ ngon nhưng không sao ngủ được... Dung nằm đè lảng nghe lòng mình cô đơn và cảm thấy một nỗi buồn nhẹ nhè khó tả đang xâm chiếm lây tâm hồn Dung. Buồn, lạ thật, chẳng có chuyện gì cũng buồn, buồn không lý do, buồn mà chẳng biết vì sao mình buồn. Dung tự hỏi rồi không biết phải trả lời ra sao. Chị biết lòng mình trống rỗng như thiêu thòn một cái gì, như mất mát một cái gì... Nhớ những hôm chị và Dung, hai chị em không chịu nói cái nóng ối bức trong phòng học đã rũ nhau xuống

bè. Gió từ bè thổi vào làm Dung cảm thấy dễ chịu khoan khoái; chỉ làm một cái cử động thở, hít đầy không khí vào rồi cho ra một cách nhẹ nhàng thích thú. Tim một bóng dùi râm mát, chị và Dung ngồi im lặng ngắm mọi người tắm bè...

Bên những chai sữa đậu nành mát lạnh, chị mơ màng kè cho Dung nghe về người yêu của chị và chị đã bắt đầu biết yêu năm 18 tuổi, nay đã 22. Nghe nói đèn 22, em phải kêu lên vì ngạc nhiên:

— Chị trẻ thè à, em cứ ngỡ chị độ 19, 20 là cùng. Chị cười to rồi bảo khẽ với Dung:

— Cảm nhẹ, không được mách với ai chị đã 22. Chị

TIẾNG NÓI GÁI TRAI THẾ HÈ

còn cho Dung biết, yêu là vẫn vương thương nhớ, yêu là khô, nhưng vẫn thích yêu, thích ngóng trông... đột ngột chị quay lại hỏi Dung: — « Năm nay Dung bao nhiêu nhỉ? » — « 18 »; — « Thế đã có người yêu rồi chứ? ».

Dung mím cười lắc đầu. Thoáng nhìn ánh mắt nhiều nghi ngờ của chị, Dung vội lay mạnh vai chị:

— Dung nói thật với chị cơ mà, Dung chưa có gì hết, Dung chưa có người yêu. Tại sao Dung lại phải dầu chị, Dung đâu còn bé bồng gì mà sợ có người yêu, rồi chỉ cười Dung. Chá bù Duyên Hồng trong Phòng Thông mới có 16 tuổi đã biết yêu rồi ư? Có ai cười Duyên Hồng đâu ».

Chị mèn,

Dung nói thè, chị vẫn lặng thinh, Dung cứ sợ chị giận Dung và ngờ Dung không thành thật với chị. Chị cứ chờ ở tuổi Dung là tuổi của yêu đương, mơ mộng, thè nào cũng có bóng một chàng trai đang ngự trị trong tâm hồn Dung. Không! Dung chưa biết yêu, nói Dung « không dám yêu » thì đúng hơn. Không phải Dung khô khan, không phải Dung không biết rung cảm trước cái nhìn đắm đuối của

một chàng trai, không biết e thẹn trước những lời tán tỉnh, không có những cảm giác lạ lạ chạy khắp cơ thể khi vô tình chạm phải bàn tay của người khác phái... Trái lại Dung rất đa cảm, như chị đã biết, đam mê với chị đèn đoạn phim cảm động, Dung không sao ngăn được giọt nước mắt.

Nhưng chị ơi! Dung không dám yêu, Dung sợ phải yêu rồi đau khổ vì yêu. Năm Dung học Đệ Tứ, một chị bạn đã bảo với Dung: « Chẳng thà được yêu rồi bị khổ vì yêu, hơn là không được yêu ». Dung đã cương quyết cãi ngược lại.

Chị ơi, Dung cũng như chị, cũng như những cô gái trẻ cùng tuổi khác; nghĩa là cũng thích mơ mộng, thích người ta khen mình đẹp, thích được những chàng trai chú ý đến..

Vốn sinh trong một gia đình không mấy khía già, thiếu nhiều tình thương ở cha, anh, chị, có mỗi mình má thương Dung, nhưng má Dung vì sinh kè người luôn vắng nhà, nên Dung không tìm thấy ở người một cái vuốt ve triu mến, một giọng nói hiền hòa âu yếm, tuy Dung vẫn biết người rất lì cho Dung.

Vì thiếu thốn về phương

diện tinh-thần, nên Dung rất sợ bị một kẻ nào khác làm khổ Dung, Dung luôn tự kềm chế lòng mình, không dám để tình cảm bị lung-lạc. Và lại trước mắt Dung biết bao thiều nữ khóc cho môi tình dang dở, biết bao cá gái nhẹ dạ chạy theo tình yêu, giao du thân mật với những chàng trai trẻ đẹp để cuối cùng bị lừa gạt, lâm ra thất vọng, tự tử, v.v...

Nhiều lúc Dung cảm thấy lòng mình cô đơn trong rỗng và tự nhủ: «Sao mình không có xanh như bọn con Hồng, Yên, Tâm.., cũng có những chàng trai đứng đắn theo đuổi mình đây chứ, sao mình không chọn một người yêu. Những cô bạn Dung, cô nào cũng bé hơn Dung, tuổi độ 15, trắng tròn thè mà biết nhiều hơn Dung, đứa nào cũng có người. Hôm nay chúng khoe với Dung ông «bố» này đẹp, ông «bố» kia oai, ông này học năm thứ I luật, ông kia sắp ra trường, ông nọ sắp làm giáo-sư... và trong chúng coi hanh-diện lắm, sung sướng lắm. Nhìn chúng, nhìn lớp thanh niên hiện đại Dung cảm thấy sợ và chẳng dám để ý đến một chàng trai nào, những lớp thanh-niên đứng đắn, biết lo cho Tổ-quốc, lo cho tương lai mình thì ít mà lớp thanh niên cao-bồi hư.

hòng dùng đủ mánh khéo lường gạt gái tơ thì nhiều. Ngoài những anh chàng cao-bồi, quần áo xộc xèch; rắn-ri đi lang thang ngoài phố chọc phá thiên hạ, lai còn có những anh chàng ăn mặc rất tề chỉnh cũng quần xanh áo sơ mi trắng, ăn nói nhò nhẹ, đứng đắn, dáng hoàng tử về con nhà gia giáo, có học thức, nhưng dùng một cái nghe tin họ bị kiện dù dỗ gái vị thành-niên hoặc gạt gẫm cô này, gây đau buồn cho cô nõ.

Chị ơi! làm sao phân biệt được cái «vỏ» bên ngoài. Dung chẳng dám tin tưởng vào một ai, Dung sợ lắm, sợ đặt tình yêu không đúng chỗ, không nhầm người rồi hối hận buồn khổ về sau.

Chị yêu,

Chị đã hiểu Dung rồi chứ? Dung luôn thành thật với chị cơ mà, chị đừng ngờ, đừng giận Dung nghe. Cô bạn bé nhò của chị rất sợ «yêu», không biết sau này ra sao? Những hiện tại nó đang chạy trốn «tình yêu», nó «chẳng dám yêu ai».. Dung tin chị hiểu Dung, không nhìn Dung với ánh mắt nhiều nghi ngờ nữa.

Mong chị vui, nhiều hạnh phúc.

em : Hoàng-Dung

b | ā | k | h | ă | n

PHAN THANH BÌNH
(Đại-học Văn-khoa, Huế)

TÔI vẫn thường mang trong người niêm bǎn khoán rộng lớn, nó deo đẳng trong hồn tôi từ năm này qua tháng khác như những con sói bám kẽ vào tảng đá nằm tận đáy biển sâu, nó vẫn khiến tôi bức rứt khó chịu, niêm bǎn khoán thường trực. Trong hồn tôi lúc nào cũng xoáy lên những câu hỏi, những vấn đề bắt đầu bằng hai tiếng : *tại sao?* Tôi bước đi trong cuộc sống mà thấy hình như thiếu thiêu, khao khát một cái gì. Một cái gì xa xôi, không bao giờ rõ rệt mà những lúc đối diện với nó tôi cũng không hiểu được nó là gì. Tôi không bao giờ nắm kỹ được vấn đề đó trong tay, và hình như khi tôi càng cố tìm hiểu về nó thì nó càng bỏ tôi mà chạy đến một vị trí rất xa, xa như những tinh tú trên trời, chúng ta vẫn thấy chúng lấp lánh giữa bầu trời đêm nhưng không bao giờ đến gần được, hiểu rõ được dù bằng những viễn vọng kính tân kỳ nhất, hoặc bằng hỏa tiễn, phi thuyền không gian.

Có lẽ đối tượng sự suy tưởng của tôi không giống như người

lữ hành đi trong sa-mạc, mong chóng đến đích để vực đầu vào suối nước trong mát, uống cho đến khi nào đỡ khát mới thôi. Hồn tôi khao khát vô cùng. Tôi khao khát một ý nghĩa, ý nghĩa về cuộc đời, ý nghĩa sau cùng của sự sống. Tôi thường tự hỏi sau biên giới của sự sống có cái gì? Có phải là Thiên-dàng, địa-ngục, Niết bàn như những tôn giáo đặt niềm tin của mình vào đó không? Hay tất cả chỉ là hư vô như các triết gia hiện sinh hằng tin tưởng, họ đã chẳng biểu dương một «hư vô chủ nghĩa» là gì?

Niêm bǎn khoán đó đã khiến tôi hoài nghi ngay cả cuộc đời, đến sự hiện hữu của tôi. Và tôi cho rằng ở đời này chẳng có gì là quan trọng cả, tất cả đều tầm thường, tầm thường như gạch ngói. Cuộc đời như một chiếc «kính vạn hoa», mới thoát trong vào thì nhuốm vẻ đẹp muôn màu, nhưng bên trong chỉ là những mảnh chai, mảnh kính vụn vặt. Cho nên tôi luôn luôn là một chú bé nhà quê lên tinh dung trước ngã ba

thường trực

cuộc đời. Không biết mỗi con đường sẽ dẫn dắt mình đến đâu? Nơi đâu là chỗ nghỉ ngơi, dừng lại?

Cuộc đời đối với tôi chỉ là một khu rừng, sống theo luật rừng, những người đã từng đi qua cũng chẳng khai quang một lối đi nào nhất định. Kẻ này bảo tôi « Hãy mặc áo, xuống đường. Tham dự vào cuộc sống ; chỉ có hành động mới mặc khai những giá trị đích thực về con người, cuộc đời ». Nhưng người khác lại cười vào mặt tôi « vô ích ». Tất cả rồi cũng chỉ dẫn đến một ngõ cụt. « Cuộc đời phi lý. Buồn nôn ! ». Người thì dạy tôi phải có một kim chỉ nam để hướng lái thuyền đời, người thì khuyên tôi không nên bởi vì con người sinh ra ở đời để sống chứ không phải để suy tưởng cuộc sống.

Tôi giống như một con chim đứng bên bờ tò nhỉn quang trời cao rộng muốn vồ cánh bay nhưng lại e ngại những bão tố bất ngờ của vũ trụ, như một chú bé trong vườn xuân nhìn một cánh hồng tươi muôn với tay hái lại sợ những gai nhọn nấp dưới cánh hồng, hồng nào hồng chẳng có gai.

Tôi đã từng sống qua một thời trẻ đại, những ngày tháng mật ngọt của tình yêu. Nhưng tất cả đều không đem lại cho tôi một giải đáp ổn thỏa nào. Những người con gái chỉ làm tôi thêm chán nản, ê chề.

Tôi vẫn luôn luôn là kẻ độc hành giữa một đám đông ồn ào, vô tư lự. Những lúc đó tôi muốn quay lưng trở lại cuộc đời, muốn trở về với mình, như vậy tôi càng chán nản, bất mãn hơn. Tôi bất mãn về tôi thường trực.

Những ngày nghỉ học tôi thường từ bỏ thành phố tìm lên một đồi vắng ngồi thơ thẩn một mình. Há những bông hoa dài xoa nát trong lòng bàn tay với câu hỏi « Tại sao bông hoa này màu vàng mà không phải màu tím ? Vì sao tôi đến ngồi đây một mình ? » hoặc là tôi tìm ra một bờ biền vắng, nghe tiếng cát lạc xao dưới chân và tiếng thông vi vút trên đầu. Nhìn con dã tràng chạy lăn tăn trên cát, những vần nạn lại dồn dập đến với tôi « cuộc sống của mình rồi cũng như con dã tràng đó hay sao ? »

Đôi khi ngang qua một giáo đường tôi cũng muốn vào quỳ gối như một kẻ ngoan đạo, để chiêm ngưỡng Chúa Trời như một cái đích tối thượng, nơi an nghỉ cuối cùng, như mái nhà chúng ta trở về nghỉ ngơi sau một ngày vất vả ngược xuôi. Hoặc nghe tiếng tụng kinh đều đặn, ngoan ngoãn phát ra từ một ngôi chùa tôi lại muốn bước vào để nhìn lên nụ cười hiền từ, sinh động của đức Phật, để những câu hỏi tan biến, để niềm băn khoăn thường trực thoái vị khỏi hồn tôi.

Tôi vẫn thường bảo với bạn bè rằng sau này khi có con cái tôi sẽ mang lại cho chúng một niềm tin rộng lớn, niềm tin có đủ thần lực dẫn dắt chúng bước đi bằng những bước chân vững chãi vào cuộc đời, vào tương lai và vào ngay cả cái chết. Để chúng tránh khỏi niềm băn khoăn, ray rứt như tôi hiện giờ.

Chúng ta phải tạo cho con cái chúng ta một hướng nhìn lên.

Như cái nhìn của chàng làm xiếc Zampano ngược lên những tầng mây thăm thẳm và tin tưởng rằng ở đó có tấm linh hồn thơ ngày của người yêu đã chết của chàng là nàng Gelsomina vẫn tồn tại, hiện diện và khuyến khích, theo dõi những bước chân của Zampano trên những « con đường » vô tận của cuộc đời.



vì
sao
lạc
lòng

★ HOÀNG-MAI-ANH
(18 tuổi, nữ sinh Đệ tứ)

4 GIỜ chiều, đường vắng hây còn in đậm màu sắc, sóng người tràn về các nẻo đại lộ. Cái cuồng nhiệt của chiều thứ bảy thừa dậy mãnh liệt trong lòng đô thị. Vào thời gian đó, người ta bắt đầu thấy cô gái áo trắng xuất hiện. Nàng đi lầm lũi trong nắng, cái

thân người cao lênh khênh đồ dài trên mặt đường. Một mớ tóc buông thõng thưa thớt trên vai, thỉnh thoảng theo làn gió, xoay tít vào khuôn mặt âm thầm, xa xôi. Người con gái ấy chính là Anh! một phần tử bé nhỏ, mang linh hồn tang thương của xã hội. Chiều nay

cũng một buổi chiều thứ bảy, Anh lại đi, lần này cùng có một người bạn gái nữa. Con đường Phan thanh Giản xa tít, dần dần rút ngắn lại theo sự di chuyển của hai người! Hết đường này lại sang đường khác họ cứ đi mãi. Một lát sau bỗng cô bạn lên tiếng.

—Này Anh! cậu có điên không đó! Những buổi chiều thứ bảy như vậy mà đi giết thời gian lên mặt đường ư?

Tiếng nàng đáp, nhẹ như hơi thở :

— Không! mình không điên đâu Hường ạ! Nếu không đi như thế này thì biết làm chi để tiêu thụ những cái giờ nhàn rỗi đến chán chường này?

Cô gái tên Hường nhèch môi cười:

— Sao cậu không nghĩ đến cái ghế trong rạp hát, hay một cách khác hay hơn là về nhà, nằm dưới cảng đọc sách thì thú biết bao? Đi như vậy, dã mệt rồi mà còn buồn thấy mồ, thương hại cậu quá! mình đi theo cho vui đây! mình chẳng thích làm công việc này tí nào cả.

— Cậu cứ việc “cấy” mình đi! Mình xin nhận hết. Cậu nói đúng đó, nhưng chỉ đúng trên lý thuyết, trên hoàn cảnh, trên tư tưởng của cậu! chứ còn với mình, nó

chẳng thích hợp tí nào cả. Cậu đừng giận! mình nói thật đó.

— Không thích hợp quái gì! đi mãi, đi mãi trên những con đường ngập nắng thì thích hợp với cậu lắm sao? ! mà thích hợp với hồn thơ của cậu đấy chứ.

— Không hẳn thế Hường à! Công việc này chỉ cung ứng được phần nào sự đòi hỏi của hồn thơ mà thôi! Ngoài ra nó còn làm thỏa mãn những khía cạnh của tâm tư mình, đang thiếu! Cậu chưa hiểu rõ mình làm sao biết được.

— Mình phải hiểu cậu những gì nữa mới biết rõ được? Một đứa con 18 tuổi của xã hội, có một lớp vỏ là một nữ sinh hiện thực, mang một tâm tính phảng lặng và can đảm, mình còn phải hiểu gì về cậu nữa?

— Vâng, hiểu như thế là vừa rồi. Nhưng nếu cậu biết rằng đây là tất cả những đã đổi: Một lớp áo mà mình cố gắng biến tạo để sống cho hợp cảnh hợp tình, thì chắc cậu còn muốn tìm hiểu thêm nữa!

— Còn những gì nữa Anh? Cho mình biết đi!

Này Hường, con người của Mình! một hình hài mang cái hình thức như cậu nói! Nhưng còn linh hồn! chao ơi! ai hiểu thấu cho mình

đây! Linh hồn của mình là một chiều địa tâm lý, chứa đựng muôn ngàn sắc thái, một “tinh cầu” kết tinh những sự đau khổ của trần thế. Này Hường! cậu thử nhìn xem, thiên hạ đang mua những trận cười nghiêng ngửa, thực cảnh đang khoát hàng vạn bộ mặt: đều già, trơ trọi, tang thương, khốn nạn, có cả quý phái cao sang nữa. Tất cả có nghĩa lý gì nhỉ! Một hài kịch, một bi kịch, một chiến trường hay một mặt nạ? hay tất cả! Phải cười khan lên trước cuộc sống! Sao mình chán quá, cuộc sống, số kiếp, việc làm đổi với mình đã trở nên quá cũ kỹ nhảm chán! Không biết bây giờ mình còn thích cái gì nữa! Ô! mà thích gì nữa khi mình chỉ là một con người mà Thương - để tạo ra để phải nhận lãnh tất cả bi thương của cuộc đời: không cha mẹ, không anh em, thân bằng quyến thuộc, lại tắm gội bao nhiêu là chua xót và đắng cay, còn gì nữa! tang thương lắm rồi! Này Hường! những buổi chiều thứ bảy như vậy là những quãng thời gian cô động tư tưởng mình nhiều nhất. Đi để được yên lặng suy nghĩ, đi để được hiểu thêm đau đớn, và đi cũng để hiểu thêm cái giá trị của mình; nhưng đau xót lắm: sau

tuyệt thì vẫn lui hoàn con số zero, nghĩa là mình vẫn là mình là một con người bị cuộc sống bỏ rơi, chà đạp. Biết bao nhiêu nước mắt đã đồm dài trong đêm! Mình khóc quá nhiều rồi Hường ơi! Buồn cũng khóc, giận cũng khóc, chán cũng khóc. Tất cả đối với mình quá cũ, quá qui tắc, gò ép như một bánh xe quay theo chiều thời gian!

Nói đến đây, Anh chợt ngừng đeo mắt nhìn chăm chú vào hú khống như muốn bới móc một cái gì vô hình, cô gái nhẹ thở dài:

— Mà thôi Hường ạ! Chuyện mình nói thì nhiều vô kể và buồn lắm! Một ngày nào Hường sẽ hiểu mình hơn! Nhưng mình mong Hường đừng bận tâm gì hết! Dù sao thì định mệnh cũng đã an bài, có bao giờ xoay đầu? Bây giờ mình không cầu mong chi hơn nữa, buông xuôi tất cả cho trôi theo đường tư tưởng, để mặc cho hàng ngàn thứ chi phối linh hồn!... Trời sắp hết nắng rồi, chúng mình về thôi!

Hai người con gái quay trở lại những con đường cũ, họ yên lặng đi bên nhau không nói thêm lời nào nữa. Từng lớp nắng đưa tiễn vào nhịp thở. Đêm tối lên ngôi dần sau lưng họ.



lưu phò-thông

* A. TOÀN (Đức-hòa)

Anh gửi cho em cuốn Phò-Thông
 Để em đọc đỡ lúc ngồi không
 Thả hồn bay bỗng lên cung-quảng
 Bảo giúp tâm hồn sáng suốt trong.
 Em đọc từng dòng trên giấy in
 Xét xem ý nghĩa của từng tin
 Bảo gì giúp ích tinh thần vững?
 Là được soi dâng đến bến vịnh.
 Anh đón mua ngày số mới ra
 Gởi cho em mến ở phương xa
 Lưu vào tủ sách gia đình nhé
 Có dịp anh về xét lại qua.
 Ly loạn anh nhỡ có bấy nhiêu
 Mong em ghi nhớ chờ sai điều
 Trao về tất cả cho em giữ...
 Thể xác, tâm hồn chứa chất yêu.

bao giờ thôi đơn phương

* NGUYỄN-THỊ MỸ-DUYÊN
 (KBC 3080)

Quay nhìn quá khứ
 mà buồn cho tương lai,
 Nghĩ đến ngày mai,
 Xót xa vì hiện tại.
 Ai say chênh choáng men rượu hương tình
 nỗi riêng riêng mình ai đâu tâm sự.
 Đường khuya.
 Xóm nhỏ.
 Gió lạnh.

Đêm dài.
 Sương rụng đầy vai;
 không người to nhỏ.
 Đời nhiều sương gió nên chi bơ vơ
 không ai đợi chờ
 ta nghe bơ ngớ
 Ý đời cô đơn cho buồn bao la!
 Những kẻ không nhà...
 Đời nhiều xa lạ!



Nhân dịp lê sinh nhật của Đức
 Khổng-Tú, ngày 10-9-1963, chúng
 tôi hoan hỷ đăng bài sau đây của
 B.S. Trương-Qui-Lâm, nói về chữ
 « Nhân » trong Không-học.

P. T.

chữ « NHÂN » trong KHÔNG-HỌC

* B.s. Trương-quí-lâm

KHÔNG-GIÁO là một
 đạo lý dạy về cách xử thế. Và
 đạo lý ấy tuy bao la song người
 ta có thể bảo chỉ gồm ở một
 chữ NHÂN. Chữ NHÂN rất
 rộng.

Chí-sĩ PHAN-BỘI-CHÂU
 bảo rằng: « trong khi bàn bạc
 chữ « NHÂN » thời chỉ duy
 KHÔNG-TÚ mới là tận thiện
 tận mỹ. Nhỏ từ nhất sự nhất vật,
 lớn đến nhất Quốc-gia, nhất xã-

hội, nhất thế giới, thảy có lẽ bao
 bọc trong chữ « NHÂN ». Vô
 luận người nào việc nào, chốn
 nào, thì nào tất thảy dùng một
 chữ « NHÂN » mà ứng phó
 được cả.

« Tuy nhiên chúng ta phải biết
 NHÂN có THÈ, có DỤNG,
 có KINH, có QUYỀN, có
 NHÂN, có QUẢ, có CHÍNH,
 Có PHỤ, (體, 用, 經,
 權, 因, 果, 正, 附),

nhỏ đến như cái lồng mùa thu mà không có thè sót thiếu, lớn đến như hòn núi Thái-sơn mà không thấy có thừa. Vậy nên ở trong Không-học, có chỗ nói chữ « NHÂN » bằng cách trừu tượng có chỗ nói chữ « NHÂN » bằng cách cụ thể, có chỗ tùy bệnh cung túy người mà cho thuốc; có chỗ tùy địa vị từng người mà cho bài; có chỗ chỉ là một bộ phận ở trong chữ « NHÂN »; có chỗ tóm góp tuyển cả bộ phận chữ « NHÂN » đầu thiên ngôn van ngữ cũng chưa dễ miêu tả cho hết » (1).

Để hiểu rõ chữ NHÂN, chúng ta hãy bàn về bản-thể nhu cầu và khả-năng cũng như về phản-diện và phụ diện của nó.

Về phương diện tâm-lý, đức Không-Tử dạy rằng: muốn làm được NHÂN phải khắc kỹ, phục lě (khắc kỹ phục lě vi nhân: 克己復禮為仁). Trùng triết tư dục là khắc kỹ hồi phục được tâm-lý của trời là phục lě. Hết khắc được kỹ, phục được lě, đức nhân đã thịnh vượng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả thiên hạ. Vì cái việc vi nhân ấy không phải nhờ cậy ai: Đức nhân trời đã phú sẵn cho mình, mình phải tự làm lấy công việc nhân. (Vi nhân do kỹ nha

dô nhân hồ tai: 為仁由己而由人乎哉). Nay làm thế nào để « Khắc kỹ, phục lě ?

Hễ cái gì không đúng lě trời tức phi-lě, đã phi-lě tức là tư dục của mình. Và nếu chiều theo tư dục của mình thì không thể khắc kỹ, phục lě. Vậy nên hễ cái gì phi-lě thì chớ nghe, lời gì phi-lě thì chớ nói, công việc gì phi-lě thì chớ làm. Dứt được những cái phi-lě thì tức khắc phục lě. Khi được phi-lě, khắc được kỹ tức khắc hồi-phục được thiên-lý và bây giờ việc vi nhân chẳng còn khó gì nữa.

Xem trên, chúng ta hiểu rằng bản-thể của đức nhân vẫn sẵn có ở lòng ta. Nếu mà chúng ta mất hẳn đức nhân là chỉ tại không khắc được kỹ. Nếu khắc được kỹ thì lòng ta đã nhân rồi. Vì vậy, đức Không-Tử có câu: Nhân viễn hồ tai ngã dục nhân, tư nhân chí kỹ (仁遠乎哉，我欲仁斯仁至矣)。

nghĩa là đức nhân há có xa lạ gì đâu! Hết trong lòng ta muốn làm việc nhân thì nhân tức khắc đến vậy.

Xét cho kỹ, đức nhân chẳng phải xa lạ gì, mà chỉ là cái tính

(1) Không-học dăng, trang 34.

tốt trong lòng mà trời phú sẵn cho ta. Cho nên sách Trung Dung nói Nhân giả nhơn giả (仁者人也),

nghĩa là gọi đức nhân chỉ là cái lồng tốt của người, cái chân-lý để làm người vậy. Người với cầm thú chỉ khác nhau ở chỗ nhân với bất nhân. Người đã bất nhân thì không phải người nữa. Kẻ tiêu nhân luôn luôn đề lương tâm và chân lý cho vật chất lôi kéo, hoàn cảnh xô ngã; họ « ham phú quý mà thay lòng, ghét bần tiện mà tiếc tiết » nên thành người bất nhân. Còn đối với người quân tử, trái với nhân mà được vinh hoa phú quý thời người quân tử cũng từ chối cái phú quý kia, và nếu đúng với nhân mà phải bần tiện thời người quân tử cũng dành chịu cái bần tiện ấy. Nói tóm lại, mặc cho hoàn cảnh đổi thay, chân tính của người quân tử không bao giờ thay đổi. Vì vậy mà người quân tử thường có nhân, mà có nhân mới là người quân tử.

Bản-thể của chữ NHÂN như vậy, nhu cầu về nó và khả năng của nó như thế nào?

Bởi chung đức nhân không có gì là không bao biếm, đã là người tất phải sống nhờ đức nhân. Xa rời đức nhân con người phải chết. Vì vậy, đức Không-Tử dạy:

loài người với đức nhân quan hệ mật thiết hơn nước với lửa.— Không có nước lửa, con người sẽ không thể nhờ gì sống nổi. Nước lửa quan hệ đến sự sống thay. Vậy mà đức nhân còn quan hệ đến sự sống hơn nữa. Người đời chỉ biết nước lửa quan hệ sự sống mà không biết đức nhân chính mới là sinh mệnh của mình; nên ta thường thấy người đầy mình vào thủy hỏa mà chết, chứ chưa từng thấy người nào đầy mình vào đức nhân mà chết cả. (Dân chi nhân giả, thậm ư thủy hỏa, thủy hỏa ngô kiến đạo nhi tử giả hỷ, vị kiến đạo nhi tử giả già: 民之於仁也，甚於水火；水火吾見蹈而死者矣，未見蹈仁而死者也).

Nếu chịu khó xét mặt chữ thì chúng ta thấy chữ « NHÂN » có ý nghĩa vô cùng. Nó chia làm hai phần bên tả là chữ « NHƠN đứng » (一), bên hữu là chữ (二) với hai nét ngang nhau, vậy chữ NHÂN có ý nghĩa rằng cái giống đẽ làm người, tức NHÂN, thì ai nấy cũng như nhau.

Tuy nhiên muốn hiểu rõ ý nghĩa chữ NHÂN hơn; tưởng không gì bằng lấy những lời của Đức Không-Tử đem làm bằng chứng. Ngài nói rằng: Dương nhân bất

nหร Wong ur sur (當仁不讓於師), nghĩa là gấp việc nhân, ai nấy cũng có thể làm, cũng đam nhận lấy được, không thể nhường cho ai, dù là bậc thầy; nói cách khác: lúc gánh việc nhân thì dù là thầy mình thì mình cũng không dám nhường cho thầy mà không làm. Ngài cũng bảo: *Quân-tử khủ nhân ô hò thành danh* (君子去仁惡乎成名), nghĩa là người quân tử nếu rời bỏ đức nhân thì còn gì mà thành danh quân tử được? Phải biết rằng: *Quân tử vô chung thực chí gian vi nhân*; *tháo thú tất u thi, diên bái tất y thi* (君子無終食之間違仁，造次必於是，顛沛必於是), nghĩa là người quân-tử dù ở việc nào, buổi nào, chốn nào cũng phải giữ lấy đức nhân; dù trong khoảng rời một bữa ăn, người quân-tử cũng không hề trái đức nhân. Dù lúc vội vàng hay đảo điên, tẩm lòng người quân-tử cũng khăng-khăng ở nơi đức nhân nữa.

Đức nhân cần thay! Nay đã là người học giả thì phải chí ư đạo, mà chí ư đạo thì buộc phải chí ư nhân, đạo là nhân. Làm nỗi nhân là gánh nỗi đạo. Cũng vì lẽ đó mà Đức Không Tú bảo thầy Tăng Sân rằng: *Ngô Đạo nhất dí quán chí* (吾道一以貫之), nghĩa là đạo của ta chỉ có một giá mà quán xuyến hết muôn lẽ

muôn việc trong thiên hạ. «Nhất» là nhất bản, «quán» nghĩa là vạn thù; lấy một gốc mà nẩy nó ra muôn nhánh, vạn lá: «Nhất» ở đây là tuyển thể chữ nhân, và «quán» là công dụng của nó.

Để cho kẻ khác có thể lĩnh hội được chữ nhân, thầy Tăng Sâm bảo rằng chữ «Nhất» có nghĩa hết sức cao xa, nay hãy nói rằng: Đạo của Phu-tử chỉ vẫn tắt ở hai chữ Trung, Thú mà thôi vậy. *Phu-tử chí đạo: Trung Thú nhí dí hý*: 夫子之道忠恕而以矣). Vì rằng hai chữ Trung, Thú không phải chữ «Nhân» nhưng tinh-thần ý-nghĩa của chúng đúng là con đẻ của chữ «Nhân».

Vậy Trung-thú là thế nào?
(còn tiếp)



— Tại sao lúc bắn chim người đi săn phải nhắm một mắt lại nhỉ?

— Mày ngu quá! nếu nhắm cả hai mắt thì còn nhìn thấy gì mà bắn nữa!



TAO ĐÀN BẠCH-NGA

trà lời các thi-hữu bôn phuong

* **Thơ Bạch-Nga không phải chỉ riêng có «lời thơ 12 chữ.»**
— *Bạn Hoàng-thanh-Nguyệt, Nice, (Pháp).*

● Trong quyển «*Thi-nhân Việt - Nam*» Hoài-Thanh nói «Thơ Bạch-Nga là lời thơ 12 chữ», đó là một điều cõi ý sơ sót. Chúng có rõ ràng, là hai bài «*Sương Rơi*» và «*Gởi Trương-Lưu*» mà Hoài-Thanh đã ghi chép trong sách ấy, không phải là «Lời thơ 12 chữ». Các người viết sách sau này mỗi khi viết về Thơ Bạch-Nga đều viết theo Hoài-Thanh mà không chịu tra cứu thêm.

* **Thơ Bạch-Nga rắp văn giống như Thơ Tây-phương (Pháp, Anh, Đức), nhưng khác biệt các loại thơ ấy.**
— *Bạn Mộng-Thu, Đồng-Khánh Huế.*

● Khác biệt, vì tiếng Tây-phương đa-âm, tiếng Việt-nam đặc âm, nên niêm luật trong thơ có khác nhiều.

● Thơ cõi-diễn Tây-phương lại dùng thường xuyên câu 12 chữ (Alexandrins). Thơ từ 2 đèn 10 chữ cũng có, nhưng ít thôi. Trái lại, Thơ Bạch-Nga thường dùng Thơ từ 2 đèn 9 chữ nhiều hơn Thơ 12 chữ. Loại Thơ 12 chữ chỉ dùng để diễn đạt các đề-tài sâu rộng, và tình cảm bồng bột rộng lớn.

● Người Thơ Bạch-Nga vẫn làm đủ các loại thơ. Đường luật và lục-bát, Song-thát lục-bát, tứ-tuyệt liên-ngâm, v.v... Chúng tôi không phủ nhận, cũng không từ bỏ các loại thơ cõi-diễn ấy. Nhưng thơ Bạch-Nga chân chính là loại Thơ mới có vần điệu mới (vần liền, vần cách, vần ôm) với sò chữ có hạn định ở mỗi câu trong mỗi biến-thè (về các thè Thơ Bạch-Nga, xem lại P.T. 106, 107, v.v..)

* Nội-dung Thơ Bạch-Nga

— Bàn Nguyễn-Ngọc-Băng — Saigon

● Thơ Bạch-Nga không phân chia lâng-mạn, tượng-trưng, siêu-hình, v.v... Nó là Thơ thuần túy, nói ra Tiếng Thơ thanh-thoát, không ép gượng, không già tạo.

● Thơ Bạch-Nga chưa đựng phong độ tao nhã của người Thơ, xây dựng xã-hội tốt đẹp thuần-túy. Thơ Bạch-Nga không « Than mây khóc gió », không chú-trọng riêng biệt về hoàn cảnh và tình cảm cá nhân của người thơ. Nó đặt Thi-nhân trong khung cảnh xã-hội, nhìn-loại, vũ-trụ. Nó hướng dẫn thế-hệ bạn trẻ trên đường Lý-tưởng cao-siêu, xây dựng một lứa tuổi hoa-niên thuần-túy, không chấp nhận những điều kiện tạo ra thanh-niên trộy-lạc.



thơ huyền diệu

ĐÀO-THANH-KHIẾT (Philippines)

(Trong Tao-Đàn Bạch-Nga)

Đến một ngày kia Thi-nhân tan xác:

Chiếc lá nhạt màu, khô héo, rã rời...

Giọng hát không còn vang vẳng nơi nơi.

Linh hồn sẽ biến tan vào hư ảo !



Thế là hết. Một tiếng kêu áo náo !

Sống ở kiếp người nặn óc, moi tim,

Luôn say mê nênh mênh dì tìm

Nghệ thuật cùng với nàng Thơ huyền diệu.



Nếu ai thắp một nén hương đồng-diệu

Thơ sẽ nương theo tận trời xanh,

Hóa thành mây, và đong giọt long lanh,

Rưới mắt cõi trần-gian nhiều đau khổ !



bức tranh sao

M I N H - Đ U C

(Trong Tao-đàn Bạch-Nga)



Mái tóc ngày xưa xanh xanh

Mái tóc ngày nay bạc trắng

Nắng mùa thu nét vàng tơ mong manh

Hoàng hôn thu, mầu mây trôi im lặng



Nhớ thuở nào xa xưa

Bước chân ai thoăn thoắt

Đêm rừng vang vang tiếng mưa

Gió rừng vi vu hiu hắt



Người chiến sĩ trong sương khuỷa lạnh lẽo

Một ra đi không dám hẹn... mai về

Có ai chính phụ hờn trăng méo

Trách mưa chiều sao kéo dài lê thê



Bóng thằng em nhỏ

Một thuở lìa nhà

Mơ thiêng đường với muôn mầu sao đỏ

Mơ núi rừng lồng lộng chân trời xa



Tiếng lục huyền cầm vang vẳng

Gọi ánh đêm trăng nào xưa

Con tàu chờ em sơn áo trắng

Ngày em đi, mây mù thu tiên đưa



Ai sẽ đón em

Ngày về thăm thẳm

Ai sẽ thương em

Hay chỉ có đôi nấm mồ hoang vắng ?



Không gian bơ vơ, thời gian bơ vơ

Nhưng say rồi chẳng ?

Mỗi chưa nồng men rượu

Nhưng điên rồi chẳng

Sao vẫn còn ước mơ.

(Alger, 18-8-63)



dàn ơi im đi!
PHƯƠNG - ĐÀI

(Trong Tao-dàn Bạch-Nga)



Im đi !
Những tiếng ru hồn
Im đi !
Những điệu nỗi non ân tình
Ngừng tay đi !
Cho đàn dừng lên cung
Cho tơ lòng thôi rung
Ngõ trúc chiều nay buồn dịu - vời
Thanh âm bàng-bạc phím tơ chùng
Chuyện đời muôn thuở
Vẫn là ghét, yêu
Tâm sự dâng lên những buổi chiều
Mùa nhớ, trời thu vào ánh nhạt
Vai gầy góp mãi chuyện không đâu
Ai đã trao ai màu hương nhạc
Men buồn thao thức buổi mai sau
Kinh kỳ rết mướt chiều hoang lạnh
Sông nước đôi bờ cách biệt nhau
Ra đi để lỡ mùa hoa hẹn
Tâm hướng sương buồn ngập cánh song
Mơ ngày xuân thăm, lời chung ước
Hoa tím trao lên mái tóc băng
Vầng trăng chênh chêch chờ đợi bóng
 Tay vướng sông hồ gửi ánh sao
Cung thương lâ-lướt
Nhạc vòn cao
Xin dàn ngưng phím
Cho tình tha thiết bót nao nào.



PHÊ
BÌNH
SÁCH
MỚI

ĐỌC

« YÊU »

của CHU-TỬ

(Nhà xuất-bản ĐƯỜNG-SÁNG)

* Diệu-Huyền

XIN thú thật, đã lâu lắm rồi tôi chưa có thì giờ đọc các quyển truyện mới xuất bản. Đáng tiếc, nhưng dành chịu vậy.

Nhân đạo này không hiểu sao buồn quá, tâm sự có gì uất ức mà nói ra, cho nên tôi viết thật nhiều, và đọc thật nhiều, để khuây-khòa đôi chút.

Tôi vừa xem xong 3 bộ sách « Mémoires de Guerre » của Đại-tướng De Gaulle. 3 giờ khuya rồi. Giờ giới-nghiêm. Ngoài đại-lộ im phẳng-phắc

trừ một tiếng xe nhà-bình vừa mới chạy vụt qua.

Ai đe quyển « Yêu » trên bàn tôi từ hồi nào, có chữ ký của tác-giả thân-ái đe tặng? Tôi mở quyển truyện định xem luôn cho đèn sáng.



Một giáo-sư triết-học tên là Hoàng-dinh-Thúc có bờn cô gái cưng, rất đẹp: Cô Uyên « đẹp lồ-lô dữ-dội », cô Diễm « đẹp quyến rũ mơ màng », cô Huyền « đẹp huyền-bí », cô Tuyết « đẹp ngộ-nghĩnh ranh-manh ».

Cả bốn cô đều được cha mẹ rất mực yêu chiều và nèo sống trong gia đình có phong - độ tự - do, tàn - tiên, do cái tình của ông giáo-sư Triết rất dễ dãi, tự-do như người chủ một gia đình Tây-phương, vào bậc trung-lưu.

Bốn cô cùng học môn Pháp văn riêng ở nhà với giáo-sư Đạt, bạn thân của ông bà Thúc.

Đạt đã thảm yêu Diêm từ hồi Diêm 10 tuổi, nay xin cưới.

Gắn như một trái bom nguyễn từ nỗi trong gia đình này. Bà Thúc kịch-liệt nhẫn đỏi, bà không thể chấp nhận được việc một người bạn thân của vợ chồng bà mà dám «cà gan» đi hỏi con gái bà. Câu chuyện chưa ngã ngũ, thì một buổi tối nay nhiên Thúc làm quen với Hằng, một cô gái đã lớn tuổi, và là bạn của Đạt, rồi do trời giông tố sầm sét, Hằng khiếp sợ, ngã vào tay Thúc và hiền thắn cho Thúc luôn.

Cuộc phiêu - lưu giông - tố ngoài vòng phu-phụ của ông giáo-sư Triết gây ra một giông tố khác, ngâm ngầm, trong tình nghĩa vợ chồng, vì vợ ông tức giận nhưng im lặng. Diêm, tuy có cảm tình với

«thầy» Đạt, nhưng muốn tránh những sóng gió trong gia đình, bằng lòng lừa Khải, một Sinh-viên Y-khoa, tình nhân của cô từ lâu. Diêm cô quên mỏi tình tha thiết của «Thầy Đạt» để xây dựng hạnh phúc lâu bền với chồng.

Vì không khí căng thẳng giữa vợ chồng ông, do tự ông gây ra, Thúc buồn rầu, sinh bệnh rồi chết.

Cô gái trưởng, là Uyên, yêu Hướng, một sinh viên nghèo, nhưng lại giao du thân mật với một nhà thầu khoán giàu có. Hướng ghen tức, sinh sự ầm ầm với tình địch, phải đi tù. Huyền, cô gái thứ ba, thay chị vào nhà lao thăm Hướng rồi yêu Hướng. Uyên buồn phiền đi cờ bạc bỉm, đẻ rồi lại bị đi tù.

Tiêu gia đình Diêm-Khải cũng chẳng vui gì. Hạnh phúc zéro. Vì Khải biết được vợ mình vẫn còn vương vấn hình bóng người yêu cũ, đâm ra trộn lạc, và say mê một vũ-nữ, Trang. Diêm cầu cứu Đạt. Để người yêu của mình và vui lại hạnh phúc tan rã, Đạt cưới Trang, cốt ý để Khải thắt vọng vì Trang, và sẽ trở về với Diêm. Nhưng Khải chết vì tai nạn xe hơi. Uyên

đã ra cũng chết vì mặc cảm bị đồi ruồng bỏ. Chỉ còn lại cái khồ triển miên vì YẾU mà ra, mà những kẻ còn sống phải mang lây.

CÀM tưởng trước nhất của tôi khi đọc xong truyện «yêu» của Chu-Tử, là một nỗi buồn ngao ngán. Thị ra tình yêu mà không được đặt đúng chỗ nó sinh ra lầm điều ghê gớm như thế thật.

Diêm yêu Đạt, nếu lây được Đạt thì chắc là những thảm cảnh không phải xảy ra. Uyên yêu Hướng, nếu chỉ nghĩ đến việc gây dựng gia đình với Hướng mà không có ý định tìm người thứ hai để cung cấp nhu cầu cho mình, thì chắc không cần nói đi đến cái chết đau đớn ám thầm như vậy.

Chu Tử đã vạch cho chúng ta thấy được cái mặt thật của các vai trò trên sân khấu cuộc đời — từ một cô Uyên «mơ mộng mà thực tế» cho tới ông giáo-sư Đạt ngày ngô khờ khạo trong tình yêu dù đã luống tuổi.

Với một nhận xét tinh tường, tác giả đã tạo cho nhân vật Uyên một tâm lý thật đúng với tâm lý những người con gái thời đại. «Một mặt thì Uyên yêu Hướng, một mặt khác Uyên vẫn tiếp tục liên

lạc, giao thiệp với những người rắp tâm hỏi Uyên. Đó là một sự thật vô lý, nhưng vẫn là sự thật... và tình yêu của Hướng; Uyên chỉ coi như một hương thơm của cuộc đời người con gái trước khi đi lây chồng». (Yêu, trang 142).

Cái mồi chán tình của giáo sư Đạt đối với Diêm thực đã làm tôi cảm động. Chu Tử đã hết sức khéo léo cho người đọc thấy được cái tâm lý của kẻ có một tình yêu chân thật; cái tâm trạng hỗn loạn, mâu thuẫn của Đạt đã có gan hăm hở theo người yêu về nghỉ mát tận một miền quê xa lắc, đẻ rồi khi gặp mặt người yêu chỉ biết đứng ngây ra nhìn mà không nói được một lời nào.

Tôi cũng không khỏi buồn cười cho cái ngây thơ ngớ ngẩn của Đạt lúc quỳnh quàng lo sợ người yêu của mình về tay kẻ khác, đền nỗi phải vẫn kề một cô gái chỉ đáng là học trò mình. «Đạt bắt đầu cảm phục Hội, coi Hội đáng bội «cố vấn» của mình và chàng ngây thơ lo lắng hỏi Hội: «Thề cô bảo tôi phải làm sao bây giờ?» (Yêu, 106)! Chính cái thành công của Chu Tử là đã đưa ra những nhận xét về tâm lý rất đúng ấy.

Rồi Thúc một người lúc nào cũng có một tâm

hồn lâng mạn, nhưng phải sống gò bó trong khuôn khổ vì gia đình ràng buộc, cho đèn Hỏa, người đàn bà lúc nào cũng cõi lây bồn phận che dấu cái thực chất của tâm hồn mình; Rồi Huyền, cô gái có một tâm hồn cao thượng, yêu bằng một tình yêu thiết tha chân thật, cho tới Trang, một vũ nữ với cái tình yêu sôi bõng, tất cả mọi nhân vật trong truyện đều được khoát cho một vai trò vừa vặn khít khao. Nhưng thỉnh thoảng Chu-Tử vô tình để cho người đọc thầy được đôi cái hờ hênh của mình. Chẳng hạn như bốn chị em trình độ học vấn khác nhau mà lại cùng học chung một chương trình sinh ngữ với một giáo sư (Uyên học luật - Điểm vừa đỗ toàn phần Huyền-don thi phần hai và Tuyệt thi học chương trình Pháp).

Lại còn có một điều mà tôi nghĩ rằng lúc viết chắc tác giả đã mê mẩn theo triều cảm hứng của mình mà quên không để ý đến, đó là mỗi tình chớp nhoáng trong đêm giông tố của Thúc và Hăng. Tôi nghĩ rằng một người đàn bà dù có thể nào đi nữa cũng không đền đỗi quá dễ dàng được như vậy. Cho dù ngoại cảnh có chi phối ta đèn đâu cũng không thể nào trong lần gặp gỡ đầu tiên mà ta có thể trao thân cho một người đàn

ông xa lạ. Huống nữa ở đây Hăng đâu phải một hạng đàn bà tầm thường.

Theo tôi, giá Chu-Tử cứ cho hai người yêu nhau trinh bạch một thời gian đã, chứ vội đi đâu mà cho họ « ủng hộ » lẽ thè? Ít nhất để cho họ « thèm » vài ba đêm sau cũng còn vừa chán cơ mà! Dù vậy, chúng ta cũng không thể nào phủ nhận cái biệt tài của Chu-Tử. Với lời văn vừa tha thiết dịu dàng, vừa dí dòm vui tươi Chu-Tử đã đưa ra một đề tài sống động, như một cái gương soi, nhìn vào gần như thay rõ tâm hồn của mỗi người.

Chu-Tử đã phơi bày được mọi vần - để một cách thẳng thắn, chân thành nhưng không quá táo bạo, tác giả vẫn giữ cho mình một nét dịu dàng kín đáo.

Sau cùng, Chu-Tử có một câu rất sâu-sắc: « Sông ở đời ai mà không mắc bẫy... Mỗi người chúng ta đều tự giường cho mình một cái bẫy, để tự mình chui vào... Tìm cách gỡ thoát, ai ra khỏi bẫy thì người đó sẽ hết lý do sống» (Yêu-374).

Đoạn trên này có thể dùng làm một châm-ngôn cho tình yêu.

Tôi cảm ơn tác giả đã cho tôi ba tiếng đồng-hồ thích thú, say mê « Yêu ».



I

BÀ Tú đánh máy bức thư của ông Tú trả lời cho một giáo sư Pháp ở Paris hỏi về vụ « Cá Thần » ở Quảng-Nam. Nhưng mới đánh được nửa trang, bà ngưng công việc, chạy lại bá cõi hồn ông Tú đang nằm nghiêng bên vũng viết cái gì trên một cắp giấy dày. Ông Tú phải bỏ cắp giấy xuống sàn nhà, vì bà Tú ngồi choán ngay trước mặt ông phá rãy không cho ông viết :

— Em không đánh máy bức thư đó nữa đâu.

Ông Tú tุม tím cười vuốt tóc bà :

— Em mệt hả ?

— Em khoẻ lắm, hồng mệt chút xíu nào hết, nhưng cái chuyện con Cá Thần, Minh chưa nói cho em nghe, sao Minh đã đi nói với người k ác ? Em hồng chю đâu.

— Người ta viết thư hỏi về vụ đó, anh phải trả lời. Chứ em đâu có viết thư hỏi anh ?

— Minh còn bắt em phải viết thư hỏi Minh cơ hả ? Khỏi đi bồ oi ! Bây giờ em hỏi đây, bồ phải nói cho tui nghe, cho tui hiểu hết vấn đề rồi tui mới chịu đánh máy bức thư bồ trả lời cho người ta.

— Ủ! thì em cứ hỏi đi.

— Ông độc-giả ở Paris hỏi Minh thế nào ?

— Người ta hỏi vụ « Cá Thần » ở Quảng Nam có thật hay không? vì người ta mong biết sự thật.

— Em cũng hỏi y như ông độc giả hỏi Minh vậy đó. Cá Thần ở Quảng Nam có thật hay không ? Nhưng Minh trả lời cho ông Tây trong 3 trang thư, thì Minh trả lời cho em 13 trang, ngheen Minh?

Luôn luôn mỉm cười, ông Tú âu yếm ngó vào đôi mắt huyền mơ của bà Tú :

— Em biết rằng anh không có đến tận nơi để quan sát. Làm sao dám quả quyết rằng « cá thần » có hay là không ?

— Vậy thì Minh trả lời cho người ta là không hay là có ?

— Đọc hết 3 trang thư, em sẽ hiểu. Anh nói về phương diện khoa học hiện đại và những thực tại phi - lý, ngoại - khoa học, (des réalités irrationnelles extra-scientifiques) Anh muốn nhấn mạnh chữ đó : *ngại khoa học, extra - scientifiques* chứ không phải *phản khoa học* (anti-scientifiques). Nhiều người quá tin tưởng vào khoa - học và cho rằng khoa - học đã đến một mức độ tối cao có thể cho phép trí-óc của con người tìm hiểu tất cả mọi định luật của thiên nhiên. Đó thật là một lầm lẫn quá ngây thơ, và một tự phụ quá táo bạo. Bởi vì trong vũ trụ còn vô số những huyền bí mà

MÌNH ƠI !

khoa học của loài người đã tuyên bố là không thè nào hiểu nổi. Các nhà đại bác học, đại khoa học, lại chính là những kẻ khiêm nhường hơn hết : họ không bao giờ dám tự phụ rằng họ thấu triệt hết được những bí mật của Thiên nhiên, những huyền-vi của Tạo-hóa. Em có nghe tên ông Albert Einstein không ?

— Albert Einstein, một nhà Bác-học trú-danh ở Thế-kỷ XX này.

— Ủ! Einstein là bậc sư-phụ của Khoa-học hiện-đại. Được giải Nobel 1921, ông mới chết năm 1955. Một hôm có người hỏi ông về các « hiện-tượng thần-linh » ông đã trả lời : « Đó là chuyện phi-lý đối với chúng ta ». Nghĩa là riêng đối với lý-trí hấy còn hép hỏi của loài người chúng ta, những chuyện đó không sao hiểu nổi. Einstein đã kiềm-nhượng nhìn nhận rằng lý trí của loài người, trí thông-minh và khoa-học của chúng ta, chưa đạt đến mức độ để hiểu được những chuyện huyền-bí ấy.

— Còn Minh, Minh cũng cho rằng chuyện Thần-Thánh ma quỷ không phải hẳn là chuyện mê-tín đị-doan ?

— Chúng ta không nên lạm-dụng các danh-từ. Biết bao nhiêu

chuyện mê-tín đị-doan, không riêng gì ở Việt-Nam, mà ở khắp các nơi trên Trái-Đất, cả các nước văn minh khoa-học tân-tiến, một phần dân chúng còn tin-tưởng, vì dốt nát, vì sợ-sệt, vì truyền-thống sai lầm đã ăn sâu vào thành-kiến. Thí dụ như ở nước ta, nhiều tục-lệ từ xưa còn lại, đều thật là những chuyện mê-tín đị-doan. Điều đó không ai chối cãi. Nhất là trong các việc tế-lễ, trong các phong-tục về đám cưới, đám tang, thầy-cúng, thầy-phù-thủy, v.v... quả là còn nhiều điều mê tín, những là-đạo đều hoàn toàn trái với lý-trí của loài người, phản-lại khoa-học. Nhưng... Vì ở đây phải đặt một chữ « *nhung...* »

Ông Tú vừa nói đến đây bỗng nghe một tiếng cười ròn tan từ ngoài cửa. Ông Tú bà Tú quay ra : Ông Bính, giáo-sư Khoa-học ở Đại-học-đường, nói bô-bô lên :

— Ha! ha! Ông Tú Bà Tú nói chuyện nghe mùi mẫn quá. Tớ vào có phá rãy ông bà không ?

Bà Tú cười :

— Anh Bính, anh lại ngồi gần đây với chúng tôi cho vui.

Ông Tú bắt tay bạn rồi chỉ cái ghế phô-tơ cạnh vũng, mời

Ông Giáo Bính. Bà Tú tiếp lời :

— Nhà tôi đang nói cho tôi nghe về vụ con Cá - Thần ở Quảng-Nam đây, anh Bính à.

Ông Giáo - sư Khoa - học lắc đầu cười :

— Làm gì có cá thần hay thần cá ? Anh chị cũng cho là chuyện bịa-láo chứ gì ? Thời đại nguyên-tử mà đồng bào ta còn mê-tín, dì - đoán, lạ thật nhỉ !

— Anh ơi, nhà tôi vừa bảo chưa hẳn là việc mê-tín dì - đoán đâu ạ.

— Tôi thì tôi nhất định không tin. Con cá hóa thần ? Phi-lý ! Thậm phi-lý ! Có chăng là chuyện hồi xưa, hồi loài người còn sống trong thế-giới thần - thoại... Hồi mà cứ mỗi năm đến ngày 23 tháng Chạp ông Táo ngồi trên lưng con cá Chép đè bay về Thiên - đình... Còn ở thời - đại nguyên-tử, thời - đại phi-thuyền bay lên Trăng, thì... xin lỗi, ai nói gì nói, tôi nhất định không tin.

Ông Tú điềm-nhiên, mím cười châm diều thuốc hút rồi bảo :

— Nhán nói về Khoa - học nguyên-tử, chắc anh Giáo có đọc trong quyển *Industries Atomiques* (kỹ-nghệ Nguyên-tử),

phát-hành hồi tháng 1 năm 1958?

— Tôi chưa được đọc quyển đó. Nói gì trong đó, anh ?

Ông Tú đứng dậy lại tủ sách của ông rút ra quyển « *Industries Atomiques* ». Ông chỉ cho người bạn Giáo-sư Khoa - học Saigon một bài về « *Khoa-học và vũ-trụ huyền-bí* ». Trong bài này, tác-giả là Giáo-sư Đại-học Thụy-sĩ G.B.C. Stueckelberg, trong Ủy - ban Nguyên-tử-lực Thụy-sĩ, có viết :

« Il existe d'autres univers que le nôtre, qui n'ont, pour les raisons topologiques, aucun point de contact, sauf celui qu'on peut établir par ces phénomènes de télépathie que les psychologues commencent à admettre. »

Anh cho phép tôi dịch-nghĩa ra cho nhà-tôi dễ hiểu :

« Ngoài vũ-trụ của chúng ta đang sống, còn nhiều vũ trụ khác mà vì những lý do địa-thể họ không có chỗ liên-lạc với chúng ta được, trừ một sự liên lạc nhờ các hiện tượng của thần giao kết cảm, mà các nhà tâm lý học đã bắt đầu công nhận là có ». Một câu tuyên bố như thế của một nhà bác học nguyên tử lực danh tiếng của Thế-giới chắc chắn không phải

là một lời nói của mê tín dị đoan. Trái lại, nó chứng tỏ sự thắc mắc của Khoa-học, — tôi nói cái khoa-học cao siêu hiện đại, trước những hiện tượng ly kỳ của Thần giao kết cảm, cũng như của những huyền bí khác. Tôi tưởng anh là Giáo-sư Khoa-học, anh biết rõ hơn những kẻ khác về những phát triển vô cùng rộng lớn của Khoa học hiện nay, Khoa-học mà nhà Bá-chọc Jean Charon đã phân loại ra thành hai hướng gọi là « *les deux circuits de la connaissance humaine* » (hai vòng quanh của trí thức loài người), tức là : *Connaissance intuitive* (trí-thức của linh tính) và *connaissance sensorielle* (trí-thức của giác quan).

Ông Tú chỉ cho bà Tú và ông Giáo-sư Khoa - học cái biểu - thức vòng đôi của Trí - thức con người như sau đây, do nhà Bá-học Charon đã vẽ ra,

(Schéma du double circuit de la Connaissance) :

Ông Tú giảng-giải :



— Ở nơi **Con người** (Homme), chỉ có một **cái tôi-hiểu-biết** mà thôi, (*le moi conscient*). **Cái tôi-hiểu-biết** rất thấp kém,

giới hạn rất chặt hẹp đối với Vũ-trụ (Univers), bởi Vũ-trụ có cái Thực-tại (le Réel) vô cùng vô tận, bao quát minden mông. Cho nên con người phải tìm hiểu vũ-trụ bằng hai hướng: một hướng là *Connaissance sensorielle* (Trí-thức giác quan), và một hướng nữa là *Connaissance intuitive* (Trí-thức linh-tinh)...

Bà Tú sợ ông Tú tiếp tục nói về Khoa học và triết học hiểu, liền nắm tay ông Tú:

— Minh ơi, Trí-thức giác quan là gì, trí-thức linh-tinh là gì? Minh nói sao cho em hiểu cái đã.

Ông bạn Giáo-sư túm tóm cười ngó bà Tú, thấy bộ mặt bà nhõng nhẽo khả ái là, ông Tú điềm nhiên nói tiếp :

— Trí-thức giác quan là những điều mình chỉ có thể biết được do ngũ giác quan: nghe, thấy, rờ, nếm, ngửi. Đó là những điều mình đã hiểu biết do nơi sự học hỏi, và mình chỉ có thể diễn đạt chủ quan những điều hiểu biết ấy (*Description objective du Connus*) trong phạm vi hiểu biết có giới hạn của con người. Nhà cái trí-thức giác quan ấy, con người chỉ hiểu biết một vài khía cạnh nào của vũ-trụ mà thôi.

Đó là theo cái *Thuyết-Lượng-tử* (*Théorie Quantique*) của nhà Bác-học Planck.

Ngó ông Giáo-sư khoa-học Lê-Bính, ông Tú bảo:

— Chắc anh Bính hiểu rõ Thuyết Lượng-tử hơn tôi. Anh giảng hộ cho nhà tôi hiểu. Tôi đi gọi thằng Năm lấy Bireley's và nước đá để tụi mình uống...

Ông Giáo-sư cười :

— Thôi, bồ đề tôi đi gọi nó lên. Bồ nói tiếp, chứ tôi nói chắc chị Tú không thèm nghe đâu.

Bà Tú cười :

— Đè em đi bấm chuông gọi thằng Năm. Một phút thôi. Trong lúc Bà Tú đứng dậy đi, ông Giáo-sư Bính bảo ông Tú :

— Những thắc-mắc về các huyền-bí của vũ-trụ, kề cả những việc thần-linh của các tôn-giáo, như những việc mẫu-nhiệm của Đức Mẹ ở Lourdes, ở La-Vang, ở Trà-Kiệu, của Đức Phật và Đức bà Quan Âm khắp nơi, và trăm nghìn việc mẫu-nhiệm khác, mà giảng-giải bằng Thuyết-Lượng-tử (*théorie Quantique*) của nhà Vật-lý-học Planck và thuyết Tương-dối *Relativité* của nhà Bác-học Einstein, thì tôi chịu thua. Vì khó mà chối cãi được. Anh giảng rõ như thế, chắc chị Tú thích lắm đấy.

Bà Tú tươi cười trở vào, ngồi

xuống bên chiếc vũng cạnh ông Tú:

— Nào, Minh nói tiếp về cái Thuyết... gì của nhà Bác-học Planck cho em nghe. Nhưng khoan, phải cho em biết Planck là ai đã nhé.

— Max Planck là nhà Vật-lý học Đức (1858-1947). Được giải Nobel năm 1918, đã phát minh ra cái thuyết Lượng-tử, *Théorie Quantique* hay là *Théorie des Quanta*, căn bản của Vật-lý học hiện đại. Theo thuyết đó, thì năng-lực phát-huy, énergie rayonnante, cũng như thể chất (matière) đều có một cấu tạo bất thường xuyên. Nó chỉ có dưới hình thức những *Quanta*. (Một Quantum là một lượng tử tối-thiểu về năng lực có thể được phát huy ra, hay thu hắp vào).

Trong lược đồ (Schéma) của nhà Bác-học Jean Charon vẽ trên đây, áp dụng thuyết Lượng-tử của Planck, về Cái-Tôi-hiểu-biết (le moi conscient) đối với vũ-trụ, tức là cái trí-thức giác-quan của con người, thì cái năng lực phát huy của cái chất hiểu biết đó là bất thường-xuyên, không liên-tục, rời-rạc, chỉ có một sự diễn tả chủ-quan và tối-thiểu của trí-thức mà thôi.

Đó là cái trí-thức giác-quan

rời-rạc (connaissance sensorielle discontinue) của con người. Em hiểu không?

— Em hiểu. Minh nói tiếp đi.

— Đấy nhé. Xem lại cái lược đồ của Jean Charon, thì ta thấy cái bản ngã hiểu biết của con người đang tìm hiểu vũ-trụ thực-tại (le Réel de l'Univers), có hai phương hướng, hay là nói theo Jean Charon là hai «vòng quanh» (double-circuit) : Một là cái **trí-thức giác-quan rời-rạc** dựa theo thuyết Quanta của Planck, như anh vừa mới trình bày ra đó. Đồng thời, có một hướng thứ hai nữa của cái vòng đôi cảm-thông ấy đối với vũ-trụ, tức là cái hướng của **Trí-thức linh-tinh** thường-xuyên (Connaissance intuitive continue), áp dụng theo thuyết *Tương-dối* (*Théorie Relativité*) của nhà Đại Bác-học *Einstein*. Em hiểu không?

— Không. Em nghe cái đoạn sau này sao mà bí quá, chưa lọt vào cái «bản-ngã hiểu biết» của em!

Ông Giáo-sư Bính cười hóm-hỉnh :

— Chị Tú làm bộ **một cây**!

Bà Tú cười :

— Mời anh dùng Bireley's, hơn là ngồi đó ngạo tôi.

Cả ba người cùng cười. Bà

trao một ly tân tay ông Giáo-sư, và một ly trao ông Tú:

— Mình với em uống chung một ly...

Ông Tú mời bạn, rồi uống vài hớp, trao lại cho vợ. Ông nói tiếp:

— Có gì mà không hiểu? Bởi cái thực-tại của vũ-trụ nó quá mênh-mông, nó vô cùng vô tận, nó vượt quá xa cái tầm *hiểu biết giác-quan* của con người, cho nên con người phải dùng đến cái *Linh-tính* (*Intuition*), cái Linh-tính thường xuyên liên-tục (*Intuition continue*) để cảm thông với vũ-trụ. Theo cái thuyết *Relativité Générale* (Tương-đối-tồng-quát), cái linh-tính của con người có thể diễn đạt được những huyền bí của Vũ-trụ bằng *tiếng nói tượng trưng* (*langage Symboliques*) của Thực-tại, thay vì *tiếng nói chủ quan* (*langage objectif*) của cái bản ngã tri giác. Thành thử, theo như Jean Charon có một sự hợp nhất dung hòa của hai hướng trí thức thành ra một *thuyết hợp nhất và khoa học* của sự hiểu biết Vũ-trụ (*théorie unitaire et scientifique de la Connaissance du Cosmos*). Khoa Vật-lý-học hiện đại (*la Physique moderne*) đã xác nhận cái vòng đôi trí thức (*le double circuit de la Connaissance*) như

vừa trình bày trên kia sõ có ảnh hưởng sâu xa trong ý-thức hệ tôn giáo, đề rồi có thể phối hợp các tín điều tôn giáo trong ý-thức hệ Khoa học hiện đại, thành ra một khoa phân giải tâm lý học (*psychanalyse*) mới, và những liên lạc bất ngờ giữa cái **Hiểu biết** của cá nhân và cái **chưa hiểu biết** của toàn thề. Hay là nói giản dị hơn, là giữa cái tri giác của Khoa học hiện đại và cái tri giác của khoa học tương lai. Em hiểu chưa?

— Rồi... Nhưng, những lý thuyết Khoa học Minh đưa ra từ nay đến giờ có liên quan gì đến vụ Con Cá Thần ở Quảng Nam?

— Em hiểu những lý thuyết đó, rồi em sẽ hiểu những điều giảng giải về tất cả các hiện tượng huyền bí của vũ-trụ. Con Cá Thần nếu quả có thật, (mà rất có thể có thật một phần nào, trừ ra những điều bịa đặt phóng đại của những người cuồng tín) chỉ là một sự xuất hiện thần linh trong phạm vi *Thực tại* của vũ-trụ, cái mà Khoa học hiện đại gọi là «*Le Réel de l'Univers*», cũng như những phép Mẫu-nhiệm của Đức Bà Maria ở Lourdes, ở Fatima, ở La-Vang, và của các Đức Phật, của Đức Bà Quan-thê-Âm, hoặc của các vị Thân-

Linh khác, các vị Tiên, vị Thánh, v.v... ở những Thế-giới khác.

Bà Tú ngó ông Giáo-sư Khoa học:

— Anh nghĩ sao, anh Bính?

— Tôi công nhận những điều giảng giải khoa học của anh Tú từ nay đến giờ là đúng. Đó đúng là khoa học hiện đại, tiến triển từ cái *bản ngã trí-thức* (*le moi Conscient*) đến cái thực tại vũ-trụ (*le Réel de l'Univers*), hay là từ nhà Bác-học **Planck** đến nhà Bác-học **Einstein**, từ *Théorie des Quanta* đến *Théorie de la Relativité Générale*.

— Sao hồi nay, anh bảo anh không tin con Cá Thần?

— Tôi có thể không tin vụ Cá-Thần vì một là tôi không trông thấy tận mắt những điều linh-ứng của con Cá-Thần, theo lời thiêng hạ đồn, hai là vì tôi đứng trên lĩnh-vực khoa-học thực nghiệm hiện đại mà phê-bình.

Ông Tú ngắt lời:

— Nhưng anh nên nhớ câu danh ngôn nay của chính nhà Bác-học **Einstein**: «*Une théorie peut être vérifiée par l'expérience, mais aucun chemin ne mène de l'expérience à la création d'une théorie*».

— Là sao, hả Minh?

— «Một học thuyết có thể được xác nhận bởi sự kinh-nghiệm; nhưng không có con đường nào đưa từ kinh nghiệm đến sự tạo ra một học thuyết.»

— Nghĩa là sao?

— Nghĩa là một học thuyết có thể được xác nhận là đúng do kinh nghiệm tìm hiểu của mình; chứ không thể lấy kinh nghiệm mà đặt ra một học-thuyết được. Thí dụ như khoa-học thực nghiệm (*la science expérimentale*) không thể nào tạo ra được một học thuyết về các huyền bí vũ-trụ. Trái lại, chỉ có các học thuyết triết-học hay khoa-học là có thể nhờ kinh nghiệm xác nhận chân-lý của nó mà thôi.

— Mình ơi, còn chuyện Ông Thần Cá?

— Hôm nay không thể nói hết được, vì là một vấn đề rộng lớn, quá rộng lớn. Hôm sau chúng ta sẽ đề cập cả đến một vài khía cạnh huyền bí của vũ-trụ với các nhà Bác-học mới nhất của Pháp, Mỹ, và Nga-Xô đã nghiên cứu về các hiện tượng lạ lùng của thần linh học. Vì chúng ta nên biết rằng Khoa-học tối tân hiện đại của Tây phương và cả Nga-Xô đã bắt đầu nghiên cứu về các hiện tượng huyền bí

của Vũ trụ, và đã tìm ra một vài tiêu chuẩn quan trọng. Kỳ sau, chúng ta sẽ đề cập đến những thuyết Khoa học mới lạ ấy, theo các báo cáo của các Hàn-lâm-Viện khoa-học Nga-xô và Tây-phương trong vài năm nay.

— Ủ, thôi đê hôm sau Minh nói tiếp cho em nghe nhé. Hôm nay đã nhiều rồi, và Minh mở đầu bằng các thuyết Khoa-học từ nãy đến giờ cũng đã đủ hiểu được phần nào rồi.

Quay lại ông Giáo sư, bà Tú hỏi :

— Hôm nay chủ nhật anh Bính đến chơi, hay anh có chuyện gì bí mật nói riêng với nhè-tôi, thì tôi xin rút lui để hai

người nói chuyện ?

— Riêng tụi mình chả có gì bí mật cả, còn chuyện thiên hạ thì bí mật hiếm chi, nhưng dù chuyện gì có che đậm bưng-bít đến đâu rồi không sớm thì muộn ai cũng biết cả. Cho nên tôi cũng phát-minh ra cái thuyết triết-học là chuyện đời chả có gì bí-mật cả !

Ông Giáo sư phá lén cười ron tan : ha ! ha ha !...

Bà Tú cũng cười :

— Anh bí-mật thật, anh Giáo à !

* Diệu-Huyền

— Kết phần I

• Kỳ sau : phần II



* TRƯỜNG HỢP KHÔNG MAY

Bác-sĩ Van Eyek đang ở cách Bệnh viện của mình 100 cây số thì được điện thoại cắp báo là có một thanh niên tên là Arthur Cuninghan, vì chơi súng, đê súng nổ nhầm người.

Ông với vã lái xe về để cứu người bị nạn. Xe chạy được một dìi thì gặp đèn đỏ, một người đàn ông mở cửa nhảy lên và ra lệnh :

— Chạy thẳng và nhanh lên !

— Tôi là nhà giải phẫu phải đi cứu một nạn nhân gấp, Van Eyek nói.

Người lạ mặt tiếp :

— Đừng cái coi thôi ! Tôi có sẵn khẩu súng đây !

Xe chạy được một cây số, người lạ mặt đuổi Van Eyek xuống và đoạt xe. Van Eyek phải loay hoay mất gần một tiếng đồng hồ mới mướn được một chiếc tắc-xi.

Khi nhà giải phẫu về đến Bệnh-viện Glens Falls thì được tin nạn nhân đã chết cách một tiếng đồng hồ vì ra máu nhiều quá. Van Eyek bước vào phòng đợi thì thấy người đoạt xe đang ngồi trên ghế, mặt úp vào 2 bàn tay ngồi khóc nức nở. Đó là ông Cunningham thân phụ người bị nạn.

P. C.

đóng cửa

* THIÊN-THU

(Đại-học Văn-khoa — Saigon)

Anh đã đi rồi

Chúa nhụt này còn ai đến thăm em ?

Và những buổi mưa đêm

Còn ai ngồi nghe em tâm sự ?...

Anh đi ngày hôm qua

Thứ tư hay thứ ba

Em cũng không còn nhớ

Chỉ biết từ bây giờ

Thời khắc biền của em không còn ngày chúa nhụt.

Và tình cảm rạo-rực

Cũng chết ở lòng em

Như một ngọn đèn đêm

Vừa phút tắt.

Em cũng không còn thắc-mắc.

« Mưa thế này anh có đến hay không ? »

Em cũng chẳng bàng-khuâng :

Thứ bảy này sao trời lâu sáng quá !

Gió vô-tình vừa khép hờ cửa sổ

Em ngồi yên nghe cô-độc tung-hoành

Còn chờ ai mà mở cửa phải không anh ?

Bức thơ...



* Minh-Đức

Espagne, ngày 12-8-63

Bạn thân mến,

THƯ trước lỡ trót hẹn với
bạn rằng sẽ kề bạn nghe
một vài nét đặc biệt về xứ Es-

pagne, vì cái chữ nhân đứng
cạnh chữ ngôn (thành ra chữ
tín) mà đêm nay tôi phải uống
cà phê thức để giữ lời hứa ấy.
Bạn bằng lòng chưa?

Nhưng thưa trước rằng tôi chỉ
tả đại khái vậy thôi, vì nếu bạn
đã có dịp đọc Byron, (nhà thi
sĩ lãng-mạn Anh-quốc) thì hẳn
bạn đã nghe Chevalier Harold kề
lề, hay và đầy đủ lắm rồi, phải

BÚC THƠ ESPAGNE

không bạn. « Ecrire est aisé, le difficile est de ne pas écrire ». Câu này của văn-sĩ Tolstoi thường nói, thật là đúng bạn nhỉ, vì lầm khi ngồi trước tờ giấy hẵn bạn cũng có lần ngập ngừng tự hỏi: nên viết gì vào đây, ý nào nên vứt đi, chữ nào nên giữ lại. Phải không bạn?

Thú thật với bạn cũng vì nghe Chevalier Harold kề lề nên tôi mới náo nức muốn đến viếng xứ ấy. Mặc dầu Espagne nổi tiếng là ăn uống rẽ, cái gì cũng rẽ, nhưng mà còn có những vấn-dề cản trở khác (thư trước tôi đã than thở với bạn rồi).

Bắt đầu thế nào đây bạn nhỉ hay cũng bắt chước Byron viết rằng « Oh, lovely Spain; renowned' romantic land ».....

Mặc dầu vua Louis XIV đã nói câu: « Il n'y a plus de Pyrénée » khi ngài làm « sui » với xứ Espagne nhưng nếu ngài sống dậy và thử lái xe rồi ngài sẽ thấy là núi Pyrénée vẫn sừng sững dằng trước dằng sau, bên trái, bên phải. Bạn coi chừng nhé, nếu có lái xe thì nhớ đừng có hâm nhiều mỗi lần xuống dốc núi mà bị cái « phanh » làm « reo » thì nguy lắm. Bao nhiêu người bị như thế, may cho chúng tôi là cái phanh làm reo

ngay từ lúc vượt Massif central nên đã có chút kinh nghiệm.

Mặc dầu Saâdi nhà thi sĩ trứ danh Persian đã dám bảo rằng « họa sĩ là cái giống vô ích nhất cho xã hội ». Nhưng đứng trước những phong cảnh hùng vĩ đẹp như thế thì dầu cho gõ đá cũng muôn cầm cái bút lông chấm vào mầu, nhất là mầu xanh, vì vũ trụ đầy cả mầu xanh bạn nhỉ?

Nước Espagne, như bạn đã biết là xứ của người Celibériens. Vào quãng thế kỷ thứ V trước J.C. người Phéniciens (Carthage) đến chiếm lấy, lập cơ đồ nhưng rồi bị dân La-mã đánh đuổi. Đến năm 711 lại bị dân Ả-rập đến chiếm ! ! ,v.v...

Chỉ trong vòng có mấy trăm năm mà ngày nay đến Espagne chúng ta còn thấy ghi lại rất nhiều kỷ niệm. Nếu bạn đã có dịp sang một xứ Ả-rập nào rồi thì khung cảnh của xứ Espagne đối với bạn sẽ chẳng có gì lạ lùng nữa. Từ kiến trúc nhà cửa, vườn, sân, lâu đài cho đến nếp sống và tính tình của dân tộc.

Sự phân chia của người giàu và người nghèo quá rõ rệt. Những ngôi nhà đồ sộ, vườn rộng, mái cao, tường dày, trắng toát đứng không chút ngượng

ngừng bên cạnh những đồng bào lụp xụp mái đá cũ kỹ rách nát. « Cái » giàu có thè khát nhau chứ « cái » nghèo thì nơi nào cũng giống nơi nào mà thôi.

Từ Paris sang Espagne có mấy lối đi, có lối đi dễ dàng, ít quanh co nguy hiểm thì lại phải làm « kør » chờ khám giấy thông hành hằng một hai cây số xe hơi, đây là lối Biaritz, lối Perthos. Trái lại lối về Portbou thì ít xê nén khỏi chờ, đỡ mất thì giờ nhưng đường đi thật hiểm trở. Những con đường bé nhỏ quanh quèo nhìn sang một bên là núi cao ngắt bên kia là vực thẳm, lái không khéo thì có thể vê chầu ông bà chứ chẳng phải chơi. Đường Espagne nổi tiếng là gập ghềnh vì dắt núi cắn cỏi.

Dân Espagne ăn lầm mờ nên phần nhiều những người tuy mặt trông còn trẻ mà đã có hai, ba cầm. Cố nhiên là ở đâu quen mắt đó và những nhan sắc gầy gầy sang đây thì không được hoan nghênh lắm đâu.

Kể bạn nghe, Đến Portbou, trời đã tối mà đường còn nhiều núi quá nên tôi đành phải « hạ mã » tuy mới chỉ là biên giới nhưng trong một ngày mà đi 18 giờ đồng hồ Paris-Espagne gần một nghìn hai trăm cây số, thế cũng đáng được bạn khen rồi bạn nhỉ.

Thấy một khách sạn xinh xinh

hướng ra bờ, tôi đến hỏi thuê nhưng phòng ở đây hết cả. Người ta đưa đến ngôi nhà phụ (annexe) ồn như vỡ chợ mà lạ lùng nhất là trong ngôi nhà ấy phòng nào cũng không có cửa sổ chỉ có một cái lỗ thông hơi bọc lưới ở tít trên gền mái nhà. Tôi tức muốn khóc. Trời nóng gay gắt mà phòng không làm cửa sổ thế là thế nào, hẳn đây là ngôi nhà của một phú ông nhiều vợ. Tính các ngài vốn ghen nén làm những căn phòng như thế cho khỏi ai nhìn được những đóa hoa xinh đẹp của mình chăng.

Đã hết đâu, sáng ấy ra đi sớm lại còn quên lấy giấy thông hành, bạn nhớ nhé, nếu có sang Espagne thì lúc rời phòng trọ đừng làm như tôi, vì họ sợ chắc sợ không giả tiền nên họ mới giữ giấy thông hành của khách lại như thế. Trèo hơn mười lăm cây số núi mới sực nhớ ra, thế là đành quay trở lại bạn có tức giùm tôi không? Vì dắt núi nên hai bên đường chỉ thấy những ruộng ngô xanh chạy dài ra thật xa. Đến thành phố nào cũng đầy cả người đứng ngoài đường (sao mà giống như ở Ả-rập thế). Ngay trong sách guide Michelin cũng đã có dặn bạn phải coi chừng, lái xe đừng cán vào chân người ta, vì đường không rộng lắm đâu.

Có lẽ tại trong nhà nóng bức

mà lại không có cửa sổ chăng, chắt là khi mặt trời bắt đầu tắt mọi người đều đồ xô ra đường rồi hoặc đàn hát; chuyện trò, ngồi quán cà-phê (quán nào cũng có hàng trăm chiếc ghế đề ngoài đường). Sự náo nhiệt kéo dài đến một giờ sáng.

Phải đi qua những con đường núi này mới hiểu rõ nỗi lo sợ của các hành khách thời xưa. Quân cướp tha hồ mà hành hành khó làm sao biết trước vì đường sá vắng tanh không có lấy một quán trọ, đây là ngay thời buồn này.

Tôi « đóng đô » ở Barcelone, và chỉ đi xem quanh quẩn mấy vùng lân cận, định đi thẳng sang Portugal như Chevalier Harold nhưng vì đường xa quá và lại cả « chevalier » Minh-Đức lẩn « chevalier » Mèo đều mệt (nắng quá có lúc nó thè lưỡi ra như con chó) tôi đành phải hẹn năm khác vậy.

Ở Barcelone chẳng có gì lạ, thành phố thì nơi nào lại chẳng giống nhau, ồn hơn Paris, cả chục lần vì đường phố còn bị cái nạn xe lửa điên chạy ầm ầm, thêm vào đấy tính nết của người Espagnol rất bộc lộ, náo nhiệt, người nào cũng nói rất to và rất nhanh. Mỗi người mỗi câu nghe thôi cũng đủ điếc cả tai.

Vì đi không lo giữ phòng trước (ít nhất là trước ba tháng) nên chúng tôi đành phú cho trời lo hộ, may quá đến Casteldefels tìm được một phòng trọ ở khách sạn Playafels khá dễ chịu, phòng hướng ra bờ có đủ mọi tiện nghi chỉ phải cái hơi đặc so với xứ ấy. 600 pesetas một ngày, cả ăn, ở, túc là hơn một nghìn bạc một người. Cố nhiên ở đây có bãi bờ riêng, bạn vừa ra đến nơi thì đã có người chạy đến cắm dù nhắc ghế cho bạn nằm, ngồi. Phòng làm hái lán một ngày, tối đến lại có người đưa máy bơm vào dưới muối. Ngồi ăn có hai maître d'hôtel, nǎm bảy người hầu hạ, ban đêm thỉnh thoảng lại đốt pháo bông cho vui mắt khách trong bữa ăn.

Chỉ ngại nhất là mỗi buổi phải diện vì quốc tế thi nhau diện cả, nhất là các bà. Có những cô gái Anh, gái Đức suốt ngày chỉ dám nằm phơi rồi ra nhúng mình xuống nước chứ đâu có dám tắm sơ hóng mái tóc, tối đến lấy gì mà diện. Người ta nói đủ thứ tiếng ở đây không còn biết đâu với đâu nữa.

May quá gặp hai ông láng giềng người Pháp; ông Bentolila ở Toulouse và ông Voisin giám đốc hãng rượu appéritif Suze. Câu đầu tiên của ông Voisin lúc gặp tôi là hỏi « xứ cô có dùng nhiều rượu khai vị không ». Xong rồi họ ngồi mơ màng chuyện

sang nghỉ hè ở Việt-Nam. Đấy là một nguồn lợi vô cùng nên từ mấy năm sau nầy ở các miền bắc nơi nào cũng thấy đầy những khách sạn mới cất. Ở Espagne ngày xưa ít có du khách đến, nhưng từ độ chính phủ mở nǎo ra biết rằng không ai xài tiền bằng khách du lịch nên ra lệnh cho các cửa hàng rộng mở. Ngày đến các ông « bô-lít » đứng đường cũng rất vui cười hòa nhã với du khách.

Sang Espagne có hai câu chuyện cần xem là nhảy Flamenco và xem đấu bò, không ai có thể bỏ qua. Đấu bò thì trong thư trước bạn đã bị nghe kể rồi, còn nhảy flamenco thì bạn đi xem chiều bóng nhiều chắc cũng đã ngãy. Tôi xác về một lô búp bê ngày nào bạn sang mà xem.

Người Espagnol nóng nảy nhưng hồn nhiên không lạnh lùng như những dân tộc khác. Quen kề bạn nghe, tôi có một ông bạn năm ngoái đi về phàn nàn rằng giữa đường có bận bị hỏng xe dưới trời nắng gắt ông ta chẳng biết làm sao, chạy đi tìm được một chàng thanh niên đang nằm quạt mát dưới gốc cây. Ông bạn tôi vui mừng đến nhỡ đầy hộp xe (giả tiền) cỗ nhiên. Chàng thanh niên mỉm cười từ chối bảo rằng chiều nay đủ cái ăn rồi nên chẳng muốn làm việc thêm.

Một chú bé nữa đi về kè rắng ở hai tuần không muốn tắm vì nước bẩn quá, cuối cùng không chịu được chú bé đi mua hai chai nước Vitel về lau mình. Phải nhớ rằng vì chú ấy ở vào một miền quê rất nhỏ.

Dẫu sao, đấy chỉ là một câu chuyện đặc biệt kè bạn nghe vậy chứ xin bạn đừng tin rằng tất cả những người dân Espagne đều « ngọt triều » và sang đấy phải chờ theo nước để tắm thì nguy quá.

Ông Maranon một giáo sư đại học Espagnol đã từng lên tiếng kêu rêu rằng : « hai rồi oan Thị Kính lớn nhất của xứ Espagne là chuyện ông Don Juan chuyên môn tán gái, và bệnh gripp Espagnol mà thế giới cứ nhắc hoài không quên.

Kè gì bạn nghe nữa, đến đây tôi lại muốn bắt chước một người. Người ấy yêu, nhưng lười viết thư, muốn tỏ tình, người ấy mua một quyển truyện, trong có mấy bức thư tỏ tình rất hay và người ấy chỉ việc gửi đến nhà nàng quyền sách với bức thư xanh vỏn vẹn có mấy chữ : « Trang 18 giờ 1 đến giờ 30 ». Ký tên.

Còn tôi sẽ viết cho bạn rằng : Chevalier Harold nhà xuất bản Monlaigne Paris trang 80, đến 111 ».

Bạn lại sắp cắn nhẫn tôi hay đùa rồi đấy. Hẹn bạn thư sau.



* Thơ Con Cóc

(Em T.H. An-giang)

Chị Diệu-Huyền yêu,

Chị ơi ! Tức cười quá, một ông « giáo-sư » dạy Việt-Văn lớp em đã chê « Thơ mới » là loại thơ con cóc. Em nghe ông ta nói em tức cười ghê.

Thưa chị, em tưởng người Việt-nam ai cũng mê mẩn yêu văn hóa của nước Việt-Nam chứ, thè mà ông « Giáo-sư » dạy Việt-văn sao lại mờ miện nói như vậy ?

Em xin nói khẽ cho chị biết ông ta không có một bằng cấp nào cả, mà ông dám mờ miện nói rằng :

— Bằng cấp là một tờ giấy lộn mà thôi !

Vậy thì chúng em đi học đi thi làm gì, phải không, thưa chị ?

Đệ Ngũ Khuyên-Học — An-giang

* Cá Thần

Lời Tòa soạn : Về vụ « Cá thần », chúng tôi có nhận được rất nhiều thư và nhiều ý-kien trái ngược nhau. Kỳ trước chúng tôi có đăng thư của một nhóm học sinh ở Đà-nẵng nói có. Nay chúng tôi xin đăng thư của một nhóm khác ở Phước-Mỹ nói không. Chúng tôi giữ địa-vị vô tư, không phê-bình, để bạn đọc tự-do phát biểu ý-kien.

Phước-Mỹ ngày 21-8-1963

Kính gửi Ông Nguyễn-Vỹ chủ-nhiệm tạp chí PHỐ-THÔNG.

Kính Ông,

Chúng tôi một nhóm công chức và học sinh chánh quán Thượng-đức (Quảng-nam) đang cư ngụ ở Phước-mỹ Tiên phước và là độc-giả trung thành của PHỐ-THÔNG từ số 1 đến số 109 của Ông, chúng tôi rất thích những mục như :

«Tuần, chàng trai nước Việt», «Mình ơi», «Mồ hôi nước mắt». «Lời ngợi», v.v.. Nay chúng tôi xin mạo muội gửi lời kính thăm ông mạnh giỏi. Nhơn dịp đọc PHÒ-THÔNG số 109, nơi mục «thơ bạn đọc» nói về «thần cá», chúng tôi hơi ngạc nhiên vì sự xảy ra nơi quê nhà tôi không giống với mâu chuyện «Thần cá» trong mục «thơ bạn đọc» do học sinh trung-học P.C.T. Đà-nẵng viết. Nay tôi có vài lời nhờ Ông làm ơn cũng đăng ở mục «thơ bạn đọc», để đọc giả nhàn lâm.

Ít tháng nay dư luận «Thần cá» ở Thượng-đức đã làm xôn xao nhân dân mảy vùng lân cận, đồng thời làm giàu cho giới xe đà, lao công, và nhân dân địa-phương không ít, (một gói cơm muỗi 10\$, một bó lá dài 5\$, một vỏ chai bia 10\$. xe đà chờ cả người trên muối, chạy ngày đêm không ngớt và biệt bao cách thu tiền khác!!) Chúng tôi một nhóm học sinh trung học và công-chức đều có quê tại Thượng-đức, có gia đình bà con nhà cửa ở đây, chúng tôi có vẻ coi nèn biết rõ, mặc dầu chúng tôi làm việc chỗ khác. Sự thật như vậy: Ở thôn Dục-tinh, xã Lộc-Bình (khi xưa về quận Đại-lộc) nay về quận Thượng-đức, tỉnh Quảng-nam, có một bùa sâu hình dài rộng độ vài mẫu, tên là bùa Quyền ở sát núi, Gò-quao, liên sơn ra Túy-loan và dãy Trường-sơn vô tận. Bùa này xa quốc lộ trên 40 cây số ngàn, sát núi, xa xóm, kẽ như hoang vu, và có cá đồng thường. Mùa lụt vừa qua, nước sông Cái tràn vào, có một con cá «MĂNG LỬA» (mình đỏ) to dài độ 1 thước tây, (thứ cá măng này có khi to dài đến 2m, ở sông lớn, và dữ như cá xà cá mập ở biển vây, nó ăn các cá khác và nguy cho ngư phủ, vì nó nhảy mạnh, có khi phá rách lưới và làm đắm thuyền nhỏ) thừa nước lụt lớn, vào trong bùa. Lúc này mùa hạ nước cạn xuồng, cá ta chật hẹp, đôi khi vùng mạnh trên mặt nước. Một bà lão quê thầy cá đò chót vẩy mạnh dưới bùa, thì cho là cá thần, sợ về cúng vái, đêm ngủ thầy thần ngử đèn báo梦: «Thần xuồng cứu dân độ thề». Vài ngày tiếp có một ông «lên đồng» ứng nói: «Đại ngư vương Bồ-tát giáng trần cứu dân độ thề tại bùa Quyền» và hứa ai múa nước bùa uống sẽ khă trăm bệnh, chữa bá chứng nan y». Thề là một đòn mười, mươi đòn trăm, trăm đòn ngàn, ai này đêm hương đèn đèn cúng vái nơi bùa, và múa nước bùa về uống. Chính dân địa phương ít người tin, và mỗi người nói mỗi cách khác nhau, nhưng họ đều nhất tâm một điều này: lời nói không mất tiền, nói càng hay càng có lợi, có sao. Cá thần này các giới xe đà thổi phồng lên, không ngoài mục đích trực lợi. Trước sự mê tín công khai có hại cho công cộng,

bác sĩ trưởng ty y-tէ QUÀNG-nAM, đèn tận nơi lầy nước về khám nghiệm và tuyên bố «nước ao tù có mầm sỏi rét, kiết ly và thương hàn». Hiện nay Tòa hành chánh QUÀNG-nAM đã cho phổ biến thông cáo ày khắp tỉnh, và các tỉnh lân cận, cảm nhận dân múc và uồng nước dơ ày. Không có vấn đề xán lạn đạn hoặc nồi mìn, cũng không có ai đau rỗi được khá, chỉ có ít binh sĩ bắn vài phát súng, không dễ gì trúng cá lội dưới ao sâu, cái đó dân ở đây ai cũng nghe thấy. Vẫn-de lành bệnh, không ai thầy rõ ai lành bệnh nào, hỏi ai cũng nói nghe người ta nói vậy, nghe nói, nghe nói mãi, không ai có chứng cứ cụ thể xác thực. Còn nói gì những lời đồn đại thổi phồng, có lẽ nhiều người đã quá nhẹ dạ, căn cứ theo lời đồn đại thổi phồng và in trí là sự thật chăng? Còn nhiều tin đồn đại động trời hơn nữa kia: như nước trị trăm vạn bệnh, các bác sĩ toàn quốc và ngoại quốc đều công nhận, hàng ngày có phi cơ trực thăng từ SÀI-GÒN ra chờ nước đem về. Kè diếc, què, câm, mù từ sơ sinh đều được khỏi, v.v..

Theo ý chúng tôi, trong thời đại khoa học nguyên tử này, không gì linh thiêng trừ ra khoa học. Thần, Thánh, Phật, Chúa, Tiên, Bà, nếu có, cũng không thể hành động như trẻ con, vì chỉ làm giàu cho một thiểu số xe đà và dân địa phương này, trên sự khõ sờ tồn kém mồ hôi nước mắt của bao kẻ mê tín ở xa khác. Nếu có linh thiêng thì thiểu gì việc làm khác: Như cho Cộng sản VIỆT NAM cong tay hết, thì cứu biệt bao là nhân mạng tài sản cho toàn dân, hoặc cho Cộng sản QUỐC TẾ lụn bại đi, thì phải là trăm họ an lành khỏi lo chiến tranh nguyên tử, và cứu dân độ thề toàn diện không? Xin quý bà con độc già xa gần suy xét và phán quyết.

Xin quý độc giả miễn thứ. Chào tiền bộ.

TRẦN-TƯ-LIỆU và NGUYỄN-NHÚT
đại-diện cho một nhóm học-sinh và công-chức
quê ở Thượng-Đức

TÌM CHA

Tôi tên Phạm-văn-Hiền, 48, Huyền-trần Công-chúa, Huế, sinh quán tại Lạng-Sơn, Bắc-Việt, hiện ở Huế, tìm cha là Ông PHẠM-VĂN-THÀO, sang Pháp từ năm 1937 năm 1950 còn nhận được tin tức, do các người lính Việt ở Pháp về. Hiện giờ ở đâu? Bà con ở Pháp ai biết xin làm ơn mách giùm heo địa chỉ của tôi, hoặc trên mặt báo Phò-Thông. Vạn tạ.

TÌM VIỆC

● Nhận dạy Pháp-văn bồ-tát cho học-sinh THÀNH, TÚ-TÀI và sinh-viên dự bị Đại-học. Mỗi tuần 6 giờ học phí từ 150\$ đến 250\$ mỗi tháng. Ở xa, có thể học bằng thư. Hồi Ô. Thanh-Binh, 56 Ngô-đình-Khôi Phú-nhuận — trưa, tối.

● **T**HIEU-nữ đúng đắn, đã có bằng T.H.Đ N.C. năm 1961, đã học hết chương trình Đệ-Nhi trường công, biết đánh máy chữ, có bằng tốt-nghệp khóa huấn luyện bán quân-sy, tính nhẫn-nại, thích cố gắng, muốn tìm việc làm.

Xin nhờ Tạp-chí Phò-Thông chuyền giao.

● **N**Ữ giáo-viên, có Tú-Tài I, muốn kèm trẻ em tại các Tu-gia, từ Đệ-lục trở xuống. Hoặc làm những việc chỉ vừa sức ở Đô-thành. Địa chỉ do tòa soạn chuyền.

● **H**ỌC-sinh Đệ-nhất Phan-Chu-Trinh có bằng Tú-tài toán (hạng bình thứ), khá toán, lý-hóa; có tư cách đúng đắn, muốn kèm trẻ tại tu-gia ở tại Đà-nẵng, lương đủ sống để tiếp tục việc học.

Xin biên thư cho Phạm-minh-Tha K.B.C : 4381
(trao lại Phong)

● **N**AM sinh, 17 tuổi, có bằng T.H.Đ.N.C. khóa 26-4-1962. Già đình nghèo. Tìm một việc làm, bắt cứ việc gì. Biết đánh máy chữ.

Trần-Trường-Hận — Long-Xuyên.

THƯ LÂM ĂN THƯ QUÂN

231-233, Phạm Ngũ - Lão — Sàigòn

Điện-thoại : 25.861

Số thương-mại Sàigòn số 640 A

Số Quốc Gia Danh Bộ 25 129 54 001

- In sách báo, các loại sô sách, giấy tờ văn phòng bằng Việt, Pháp, Anh
- Hán tự
- In lịch treo — Lịch bô túi — Nhãn hiệu, bao hộp — đóng sách đẹp
- Cung cấp dài hạn ăn-phẩm, dụng cụ văn phòng cho công sở, tư sở, tại Sàigòn và các Tỉnh.
- Có xưởng may cung cấp các thứ phù hiệu cờ cho các hiệu đoàn, nhãn cờ áo (étiquettes) lớn, nhỏ đủ loại, đủ cờ. Màu đẹp, bền không phai.
- * Gởi bưu phiếu thanh toán xin dùng Thiếp phiếu mẫu C.H. 1418 (do Bưu điện phát không) chuyền tiền vào Trương mục.

Sàigòn T/M số 2701

THƯ LÂM ĂN THƯ QUÂN

* Gởi tiền bằng cách này không tốn cước mandat và cò thợ chi cả, lại được nhanh chóng và không sợ bị thất lạc.

ĐÁP BẢN BỐN PHƯƠNG

* Bạn Dương-văn-Mai Bình Tuy.

— Hiện giờ bên Pháp dùng đồng Franc thường, không còn dùng *Nouveau Franc* nữa. Theo thời giá hôm nay, 1 F = 15\$.

— Bên Pháp có nhiều trường Hàm-thụ lăm. Bạn có thể biên thư hỏi về lớp học Radio transistor tại trường Ecole Universelle, 59 Boulevard Exelmans, Paris XVI, hoặc: Ecole Centrale de T.S.F et d'Electronique, 12 rue de la Lune, Paris 2^e.

* Bạn Trung-sĩ Phính — T.Đ. Chiến-xa. Bảo-An Chương thiện.

Đối với nhạc-phụ của em ruột mình, vấn đề xưng-hô không có tiêu chuyền nhất định. Nhưng thường theo phép xã giao Việt-nam ta, thì sự xưng hô tùy theo tuổi tác của ông Suôi đối với thân-phụ mình. Nếu ông Suôi lớn tuổi hơn Ba mình thì dĩ nhiên mình nên gọi họ là *Bác*, vì chính thân-phụ mình cũng theo lề độ mà gọi họ là «anh» (Anh Suôi).

Theo nguyên-tắc, là sự xưng hô của mình nên tùy theo sự xưng hô của Cha mẹ mình đối với nhà Suôi, chứ không nên theo sự xưng hô của em mình.

— Khi đôi anh em ruột (đàn trai) kết hôn với đôi chị em ruột (đàn gái) mà người anh lấy cô em còn người em lấy cô chị, thì sự xưng hô nhất định là phải theo trật-tự tôn-ti của gia-dình bên trai, chứ không theo huyết-hệ của gia-dình bên gái. Nghĩa là, mặc dầu vợ của em ruột mình là chị vợ của mình, mình cũng gọi người chị-vợ đó là *em* (*em dâu*). Bởi lẽ người đó vào làm dâu trong gia-dình mình, tức là sự xưng hô phải theo hệ-thống huyết-tộc của gia-dình mình.

Tất cả mọi sự xưng hô trong các liên-hệ khác của hai bên nội ngoại, chồng-vợ, đều theo nguyên-tắc lấy huyết-thống của gia-dình bên trai làm căn-bản.

Thí dụ : Chú ruột của mình lấy người cô ruột của vợ mình, thì mình phải gọi người vợ của chú mình bằng *Thím*, (chứ không gọi bằng *Cô*).

Hoặc Chú ruột của mình lấy một người em-họ của vợ mình, thì mình cũng phải gọi người em-họ vợ ấy bằng *Thím*.

* **Bác-sĩ Trương Quý-Lâm 36 Ích Khiêm, Chợ-còn
Đà-nẵng**

Xin đồng ý về việc B.S. muốn trích thơ của N.V. để đăng trong tác phẩm của B.S. Về hai bài của B.S. đã đăng trong P.T. bộ cũ, rất tiếc hiện nay chúng tôi không còn những số báo cũ ấy.

* **Bạn Võ thị Diệu-Hiền, Kiến-Hòa**

Các quan điểm của bạn trình bày trong thư rất đúng với chủ trương của Phò-Thông. Rất tiếc không thể đăng được bài ấy.

* **Ông Trịnh-Minh-Hoa, An-khê**

5 - 5 - 1954 — 3-4 — Giáp ngọ.

22-10-1954 = 26-9 — Giáp ngọ.

* **Bạn Thái Quý Dalat**

O.O. = Các ông (Viết theo lời Pháp : M.M. = Messieurs (các ông)... M.Mmes = Mesdames (các bà)...

Sic: tiếng Latin : Đề sau một câu nói, hoặc một lời nói của một người nào, có nghĩa là : chép lại đúng như lời của chính người ấy nói.

— *Dịu* (tiếng nôm). Diệu (tiếng chữ).

Dịu hiền : dịu-dàng, hiền lành.

Diệu hiền : hiền lành, khéo léo

* **Bà Hoài-châu, Thanh Yên**

Chúng tôi rất thông cảm với tâm sự của bà, bà có nhiều can đảm, sẽ vượt qua được.

Thư không tiện đăng.

* **Ông Thái Thanh, Giáo sư Trung học Saigon**

— « Nec bene mendari risus componitur ore »

không phải là câu tục ngữ, mà là một câu thơ của Lygdamus, Thi sĩ latin, và có nghĩa là :

« Một nụ cười ngượng ngùng trên đôi môi nói láo »

— Telesilla là một Nữ Thi sĩ có danh tiếng của Hy Lạp (Thế kỷ thứ 6 trước J. C.) và cũng là một nữ anh hùng. Khi thủ đô Argos bị quân đội hùng hổ của Cléomène, vua Sparte, đền xâm chiếm, nữ Thi-sĩ Telesilla hăng hái hô hào dân chúng khởi nghĩa và chính nàng chỉ huy cuộc kháng chiến, đánh đuổi quân thù ra khỏi đất nước.

* **Bạn Hà thị Thu-Vân, Ninh Hòa.**

— Lúc bạn sánh con so, Bác-sĩ phải dùng đến forceps vẫn không lôi đứa bé ra được, mà phải mổ trong lúc cháu bé không phải to con, là tại xương chậu của bạn hẹp.

— Mồ như thế, phải kiêng cử gần đàn ông cho đến khi nào vết may được hoàn toàn lành lại như cũ.

* **Trả lời chung các bạn muốn trả lời bằng thư riêng.**

Chúng tôi rất tiếc không có thì giờ phúc đáp bằng thư riêng, trừ những trường-hợp đặc-biệt mà thôi. Xin đừng dán tem kèm theo « để trả lời », đừng bắt buộc chúng tôi phải trả lời bằng thư riêng. Mong quý bạn thông-cảm. Xin cảm ơn.

* **Bạn Quỳnh-Mai, trường Trung-Vương, Saigon.**

— Quốc-sách Áp Chiến-lược : politique des Hameaux Stratégiques.

* **Bạn B.Y.M.Y—Phong-Dinh**

Hai câu : *Minh-nghyệt sơn đầu kiếu*

Hoàng cầu ngựa hoa tâm

không phải là hai câu thơ, và không phải của một tác-giả nào cả. Chỉ là một giai thoại, nói về một chàng thư sinh học dốt mà làm phách, tự cho là mình giỏi hơn thiên hạ, thấy hai câu trên hăn bảo : Sao lại *« Minh-nghyệt sơn đầu kiếu »* (Trăng sáng kêu trên đầu núi), trăng sáng làm sao kêu được ? Còn câu dưới, hăn cũng cho là vô lý, sao lại *« Hoàng cầu ngựa hoa tâm »* ? (chó vàng nằm trong hoa). Con chó làm sao nằm được trong lòng hoa ? Hắn liền chê người viết hai câu kia là ngốc, và sửa lại : *Minh Nguyệt sơn đầu chiếu* (Trăng sáng chiếu trên đầu núi), và *« Hoàng cầu ngựa hoa ám »* (chó vàng nằm dưới bóng hoa). Không dè, sau có người học giỏi hơn, bảo hắn : *Minh Nguyệt* đây không phải là trăng sáng, mà là tên một con chim. *Minh Nguyệt sơn đầu kiếu* là con chim Minh-Nghyệt kêu trên đầu núi. Trong câu thứ hai *« Hoàng cầu* cũng không phải là con chó vàng, mà là tên một con sâu màu vàng, cái miệng nó giống như miệng chó : *« Hoàng cầu ngựa hoa ám »*, là con sâu Hoàng-cầu nằm trong lòng hoa.

Anh chàng tự-phụ kia rất là xấu hổ và từ đó lo đi học thêm, không dám ngạo mạn nữa.

Hai câu giai thoại trên dùng để dạy khôn cho những kẻ dốt mà phách lối, chê bai công kích những kẻ trí thức cao rộng hơn mình, và như thế chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

— 22 tháng 11 năm Kỷ-mão = 1.1.1940.

* **Ô Hoàng kim Thảo KBC 4574**

Về vụ ông nói đó, ông chỉ còn có cách làm đơn thư tại Quận, nếu sau ba lần thúc-giục người ta vẫn không thanh toán món tiền ấy cho ông.

* Bạn Nguyễn-Mưng, Hội-An

Bị « đau đầu kinh-niên, nhức-nhối trong óc » là bị bệnh thần-kinh, bạn nên đi Bác-sĩ và chữa ngay từ giờ, đừng để đau nặng. Không nên làm việc nhiều về trí óc. Tránh mọi sự lo nghĩ.

* Bạn Trung-sĩ Ngô-Minh KBC 6088.

Thân-sinh của bạn mất ngày 9-12-1953, tức là ngày mồng 4 tháng 11, năm Quý-Tị.

* Bạn Trương-văn-Cảm, Đức-Dục.

Xin đính chính lại như sau đây : « Con **Đà-diều** (Autruche) chạy được 80km một giờ, nhưng có thể chạy nhanh hơn, đến 120km). Con Đà-Điều có cánh cụt lăm, không bay được nhiều.

— *Phượng-Hoàng* theo danh-từ trong các Thi-văn xưa của Trung-quốc, là loại chim trong truyền-ký Tàu và thần-thoại Hy-lạp (Phénix), không có thật.

Theo danh-từ mới, chỉ con *aigle*, được coi như vua của các oài chim. Khác với chim *Ung* (faucon).

* Ông Liêu-Chánh, Saigon. Muốn in và xuất bản một quyển sách (cả sách viết bằng ngoại-ngữ, như trường hợp của ông), phải :

— Nộp tại Hội đồng Kiêm-duyệt Trung-ương, Saigon, 3 bồn tháo đánh máy, kèm với một đơn xin kiêm duyệt, gửi ông Chủ-tịch Hội đồng. Một tháng sau, Kiêm-duyệt xong, họ trả lại ông 1 bồn có đóng dấu K.D. mỗi trang. Tác-giả đưa nhà in. Giá in và các điều-kiện ấn-loát, ông điều-định thẳng với một ăn-quán nào đó. Phải in đúng theo bản kiêm-duyệt trả lại. In xong phải nộp bồn (dépôt légal) cho Hội đồng K.D. Việc phát hành sách được tự do tùy theo những phuong-tien của tác-giả, hoặc tự gởi bán nơi các nhà sách, hoặc thương-lượng với một nhà tống phát-hành. Điều kiện hoa-hồng và bán sách, lấy tiền, v.v... sẽ thực hiện lùy theo hợp đồng thỏa thuận và ký giữa tác-giả và nhà phát-hành.

* Ô. Ngô Xuân-Thọ, 512/3 Cao-Thắng.

Đúng câu của Vua Tự-Đức khen Cao-bá-Quát và Tuy-lý-Vương, là : *Văn như Siêu-Quát vô Tiền-Hán, Thi đáo Tùng, Tuy thất Thịnh-Dường* » (chứ không phải vô Tiền-Tần).

* Ô. Nguyễn-phước-Bàn, Khu-phố B, Iam-kỳ

Xe hơi không chịu chờ mèo, sợ xe gấp tai nạn, vì theo tục mê-tín, *dị-doan*, mèo bị coi như là một con vật thường gây ra xui-xẻo, tai-hại.

— Lời đồn nếu con mèo nhảy ngang qua một xác chết, thì xác lẩy ngồi nhambi dậy, cũng là một mê-tín, hoàn toàn không đúng.

CHIA BUỒN

Vì sao hay tin bà ĐÀO-PHI-PHUNG đã mệnh chung ngày 9-9-1963 tại tư thất số 361/8 Phan-đinh-Phùng, Saigon.

Chúng tôi xin thành-thật chia buồn cùng Bác-sĩ Nguyễn-văn-Ba và tang quyến và cầu nguyện cho hương hồn Bà được sớm tiêu-diêu nơi miền cõi-lạc.

THƯ LÂM ĂN THƯ QUÁN và THIỀU-SƠN

ĐÃ PHÁT HÀNH :

RỪNG : thi tuyển của những người hai mươi

• bản thường 28\$ • bản đẹp 200\$

CÁC BẠN YÊU SÁCH QUÝ XIN LIÊN-LẠC :

XUÂN-THAO: 39, Phan-than-Giản — Đà-nẵng

PHƯƠNG-TÂN: 224, Bà-Hạt — Saigon

BẢO - HIỂM

• XE CÔ • GHE TÀU NHÀ CỦA
• HÀNG HÓA • SANH MẠNG, V.V...

VIỆT-NAM BẢO-HIỂM PHẬT BÀ

(Viet-Nam Assurances)

Công-ty bảo-hiểm tất cả các loại rủi-ro

Société d'assurances contre les risques de toute nature

Siège social : 13 Pasteur, Saigon

Téléphone : 23529

Adresse télég. Vietassur

R.C. Saigon
No 3618 B



K.N. số 200 ngày 20-6-63



K.N. số 242, NGÀY 20-6-63

AI CÓ BÌNH NẮNG?

Cần chữa khỏi : ai không bình, muốn khỏe mạnh ; Cụ già được sống lâu ; trẻ em mau chóng lớn... Xin dán đọc quyển « Những Điều Cần Biết Khi Dùng Thuốc Đông-Y » của nhà thuốc Kim-Điền xuất bản, gồm có 100 bài thuốc, trị 300 bệnh. Hiện có biểu tại nhà thuốc 361 Phan-đinh-Phùng Saigon, và các Đại-Lý Đặc-Quyền sau đây :

Saigon : 361 Phan-đinh-
 Phùng ; 146 Lê-thánh-
 Tôn ; 56 Tôn - Đản
 (Khánh-Hội) ; 27 Tôn-
 thọ-Tường (Thị-Nghè) ;
 131 Võ-di-Nguy (Phú-
 Nhuận) ; 531F Lê-văn-
 Duyệt (Hồ-Hưng).

Chợ-Lớn : 59 Tông-dốc-
 Phuông.

Bà-Chieu : 36 Châu-vân-
 Tiếp.

Thủ-Đức : 10 Nguyễn-tri-
 Phuong.

Tân-Mai : Phú-Hậu, Cống
 Trại Tân-Mai.

Long-Thành : Quảng-chí-
 Đường, Quốc-lộ 15.

Bà-Rịa : Thọ-An - Đường
 (hông chợ).

Đà-Lạt : 3 Duy-Tân.

Tây-Ninh : Khóm 2, Liên-
 gia 16/2, Chợ Ngã
 Năm, Long-Hoa.

Rạch-Gia : 36 Đồng-Khánh

An-Giang : 48 Võ-Tánh, 28
 Phan-đinh-Phùng.

Ba-Xuyên : Dân-Sanh, Chợ
 Phú-Lộc. Quận Thạnh-Trị.

Kiến-Hòa : 41 Lê-Lợi.

Ba-Tri : Đông-Y-Sí Nguyễn
 văn-ÂN (tại chợ).

Phong-Dinh : 32/4 Bến
 Ninh-Kiều—3/3 Gia-Long.

Sa-Đéc : Thiên-địa-Nhon
 đường Phan-thanh-Giản.

Gò-Công : 10 Võ-Tánh.

Cai-Lậy : 214/1 Tương-vịnh
 Ký (gần chợ).

Mộc-Hóa : 7/33 đường Tự-
 Do (Mé Sông)

Phan-Thiết : 119 Lý-thường
 Kiệt.

Quận Ninh-Hòa : 66 Lê-
 Lợi.

Qui-Nhơn : 140 Võ-Tánh —
 43, 47 Võ-Tánh.

Quảng-Ngãi : Bà Võ-Tô,
 Châu-Ô, Quận Bình-Sơn.

Quận Tam-Quang : Ông
 Khương - Duy - Đạm,

Chùa Phật-Giáo.

Huế : 29 Phan-bội-Châu.

Tại các Đại-Lý trên đây đều có bán đủ 100 món thuốc
 hiệu Kim-Điền. Cần thêm Đại-Lý Đặc-Quyền ở các địa
 phương khác.

HEPATIC

Ai đau gan?

NÊN DÙNG THUỐC

HEPATIC

CÓ BẢN KHÁP CÁC NHÀ THUỐC CẨM NAM

HEPATIC

Kiêm nhận số 350/BY.T. ngày 2-8-63

CHAI MỚI

PHẦM CHẤT THƯỢNG HẢO

TRÌNH BÀY TUYỆT MỸ



Xi-rô Con Còp: Cam, Chanh, Lựu, Bạc Hà, Dầu, đóng vỏ 2 loại chai cũ 63cl quý vị đã biết và chai mới. CHAI HỘT GẠO rất mỹ-thuật. Cả 2 loại chai đều cùng một phẩm chất Xi-rô như nhau.

Tinh chế với đường nguyên-chất và hương liệu trái cây, thảo-mộc chọn lọc, tươi tốt và đầy sinh-tố, từ lúc chế-biéen trong phòng lạnh cực tinh sạch đến lúc vỏ chai, mọi việc đều hoàn thành bởi máy móc, dụng cụ tự động tối tân, không một lúc nào cần nhờ đến bàn tay người. Xi-rô Con Còp, loại CHAI HỘT GẠO, giá rẻ mà phẩm chất vô song, khác hẳn với các thứ Xi-rô pha chế theo lối thủ công nghệ.

Thơm ngon tuyệt vị và cực tinh khiết; Xi-rô Con-Còp, đóng CHAI HỘT GẠO rất mỹ thuật, làm vui ý mọi người và riêng thích hợp với các trẻ em trong những ngày nóng bức, cần có một thức giải-khát tiện dụng, ngon lành và hoàn toàn hợp vệ-sinh.

KINH LÝ VĂN PHÒNG
110, đại lộ Nguyễn-Huệ — Saigon
Điện-thoại : 23.187



Phạm - văn - Lạng

Giám - Định - Trắc - địa - sư
Géomètre — Expert

373, Phan-thanh Giản

SAIGON

Công - Ty Bảo - Hiểm « LE SECOURS »

Công-Ty Bảo-Hiểm và Liên-Hiệp Bảo-Hiểm những
tai-nạn, hỏa-hoạn, hàng hóa, trộm cắp và tất cả các rủi ro.

Trụ sở chính:
30-32, đường Laffitte — Paris (9ème)

Chi-Cuộc Viễn-Đông:
16, đại-lộ Nguyễn-Huệ (Charner cũ) Saigon
Điện - hoại : 20.461

- Bồi thường mau lẹ
- Nghị thức giản tiện

Khi hữu sự hãy hỏi thăm liền chớ ngần ngại — Mọi sự
để dài và tiếp rước niềm nở sẽ dành cho khách bảo-hiểm.

BAN.NÓNG.CẨM.HO Euquinol

K.N. số 351/BYT 2-8-63

POLYVIT C_a TÉVÉTÉ

DÀN BÀ DƯỜNG THAI và THỜI KỲ CHO CON BÚ
TRẺ EM ÔM-YẾU, ÈO-OT, CHẬM HỌC RĂNG
THUỐC BỔ MÁU, XƯƠNG, PHỔI

CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY VÀ TIỆM TRÙ ÂU-DƯỢC

K.N. số 251 BYT/QCDP/18-10-62

GLUCOCÉ TÉVÉTÉ

KẸO SINH TỐ

CHỐNG MỆT-MỎI THỂ XÁC VÀ TRÍ ÓC

CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY VÀ TIỆM TRÙ ÂU-DƯỢC

K.N. số 252 BYT/QCDP/18-10-62

XỔ-SỐ KIẾN-THIẾT QUỐC-GIA

GIÚP NƯỚC THÊM NHÀ
TA THÊM CỦA

3 LÔ ĐỘC ĐÁC
mỗi lô :

1.000.000 \$

Xổ Thứ Ba Hàng Tuần
mỗi vé 10\$

Thần-Tài chẳng vị riêng ai
cứ mua vé số
thì Thần-Tài sẽ đến thăm

Giấp phép số 292 CDV/TT/NĐ ngày 9-10-1961

Quản nhiệm : **NGUYỄN-VŨ**
In tại THU LÂM ÁN THU QUÁN
231-233, Phạm Ngũ-Lão — Saigon

BỐ - CÁO QUAN - TRỌNG về DẦU CÙ-LÀ MAC-PHSU

Kính thưa quý vị khách hàng,

Gần đây, vẫn đề trí trá nhän hiệu và nhại theo hình thức ve Dầu Cù-Là MAC-PHSU để lừa gạt khách hàng đã hết hiệu quả vì bọn gian manh đã bị án tại Tòa.

Nay chúng lại giở thêm mánh khóé gian lận khác, tìm mua hộp và ve dầu của hiệu MAC-PHSU đã dùng rồi đem về lén lút rót vô thứ dầu do chúng pha chế giả mạo với dung tâm gạt gãm là dầu Cù-Là MAC-PHSU thứ thiệt để bán lấy lợi! Chúng nguy tạo phẩm dược và danh hiệu, hành động vô lương này có thể gây tai hại đến sức khỏe khách hàng!

Để tránh cho quý vị thân chủ khỏi nạn mua lầm thứ giả và vô tình mắc mưu gian trá của bọn chúng, kể từ thương tuần tháng 6 dương lịch năm 1963, Nhà Thuốc MAC-PHSU kịp thời tăng phần bảo đảm cho quý vị bằng cách trình bày hai đặc điểm ngoài hộp và trong ve dầu như sau đây :

I. Hộp Dầu — Mỗi ve Dầu Cù-Là MAC-PHSU số 1 và số 2 vẫn được đựng trong một hộp giấy trắng in màu xanh dương như lâu nay nhưng cả hai nắp góc mở của nắp trên và nắp dưới đều có dán «Nhân Cầu Chứng» hình đàn bà Miền-Điện với hoa trắng cài mái tóc. Nhân tròn, in màu đỏ trên giấy trắng mỏng y theo đây.

2. Ve Dầu — Trên mỗi ve Dầu Cù-Là từ số 1 đến số 4 đều có dán 1 băng « Giấy Bảo Đảm MAC-PHSU » ngang qua nắp thiếc, hai đầu giấy dán sát mí nhän chặc. Trong băng có chữ ký màu đỏ của bồn hiệu Chủ nhân in lên chữ MAC-PHSU màu xanh dương.

(xem tiếp trang sau)

