

PHÔ THÔNG

TẠP - CHÍ

GÓP PHẦN XÂY-DỰNG VĂN-HÓA VIỆT-NAM
PHỐ BIỂN VĂN-HÓA ĐÔNG-TÂY KIM-CỔ

Giám-đốc, Chủ-bút : Nguyễn-Vỹ

Tòa-soạn : 233, đường Phạm-Ngũ-Lão, Sài-gòn — Đ.T. 25.861

Ty Quản-ly : 531, Đại-lộ Trần-hưng-Đạo — Saigon

NĂM THỨ VI * số 101 * 15 - 4 - 63

1.— Văn-hóa thời đại	Nguyễn-Vỹ	6 — 9
2.— Nhũng ngày cháu du trên đất Hongkong.	Thượng Sỹ	10 — 16
3.— Một tri-tưởng tượng phi thường :		
Jules Verne	Nguyễn khắc Thiệu	17 — 22
4.— Một giấc mơ hoa	Duyên Hồng	23 — 25
5.— Đêm trường (thơ)	Hy-Vũ	26
6.— Nhũng bí mật trong Thế chiến thứ hai	Thiếu-Sơn	27 — 31
7.— Vắng chịu (thơ)	Huyền diệu Khanh	32
8.— Gọi... nhớ (thơ)	Thu Hương — N. V.	33
9.— Phương pháp in giấy bạc thiêt và làm giấy bạc giả	Phương Chí	34 — 38
10.— Bắc thư không gửi (truyện ngắn) .	Minh-Đức	39 — 44
11.— Tuần, chàng trai nước Việt	Nguyễn-Vỹ	45 — 51
12.— Nhắn người sương gió (thơ) .	Hoài viễn Phương	52
13.— Thư về Mẹ	Thanh Nhung	53 — 56
14.— Tôi sợ (thơ)	Ly Hương	57

15.— Biếp khích (thơ) Kho Sách Xưa	Quán Khâm	Đường
16.—Những người đàn bà lừng danh . . .	Tân-Phong	59 — 63
17.—Những con số không, Duyên kiếp (thơ) Thắng-Tâm	64 — 65	
18.—Không bao giờ ăn no . . . Bs. Nguyễn tuấn Phát	66 — 69	
19.—Tâm sự di thần	Nguyễn-vân-Còn	70 — 76
20.—Hướng tâm tư (kịch)	Lâm Giang	77 — 80
21.—Gọi nắng xuân,	Thùy Châu	81
Người đi (thơ)	Hoàng Huân	82
22.—Sug nhược thần kinh	Bs. Thiện-Ý	83 — 85
23.—Hai cuộc triền lâm	Châu Giang	86 — 89
24.—Lá thư hậu phuong, buồn cười (thơ)	Đài — Đình	90
25.—Đời chờ, chiều thôn (thơ)	Thu — Trọng	91
26.—Tiếng nói của gái trai thế-hệ	Tuấn Thành	92 — 95
27.—Hương hoa dân tộc	Bà Ái-Lan	96 — 100
28.—Mình ơi ! Ghen iỏi hay xấu ?	Diệu-Huyền	101 — 109
29.—Thơ lên ruột	Tú-Be	110
30.—Lời ngược	Nguyễn-Vỹ	111 — 115
31.—Thư bạn đọc	P.T.	116 — 121
32.—Đáp bạn bốn phương	Diệu-Huyền	122 — 130



★ Bài lai cảo không đăng, không trả lại.

★ Các Sách Báo Việt-nữ ở trong nước được tự-tiện trich đăng
những bài trong tạp-chí PHÔ-THÔNG, nhưng yêu-cầu đề rõ
xuất-xứ: « Trich Tạp-chí PHÔ-THÔNG » và đừng viết tắt.

★ Cấm trich, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà
không xin phép.

★ Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction
même partielle, réservés pour tous pays. Copyright by PHÔ-
THÔNG, printed in Viêt-Nam.

Tổng-Phát-hành PHÔ-THÔNG ở Âu-Châu và Phi-châu

• Notre représentant général pour l'Europe et
l'Afrique

• Our general agent in Europa & Africa:

LONG HIỆP

13, Rue de la Montagne Ste Genevière — PARIS V
(vente — abonnements — Publicité)

W 186522
101

phản đóng góp của

BAN TRẺ

3

thế nào là HỌC - THỨC ?

Nhưng học-thức là gì ?

- Thế nào là Trí-thức chân-chính ?
- Thế nào là Trí-thức giả-mạo ?

Với một vài kinh-nghiệm cá-nhân trong thời-gian tự đào-tạo một chút vốn liêng trí-thức, và đem chút ít trí-thức ấy với tài năng

RONG bài trước, tôi đã trình bày cùng các bạn 2 điểm cần thiết để đảm-bảo phần đóng góp có giá-trị của các bạn : 1.— Tự-lín mà đừng kiêu căng. 2.— Phải có căn-bản học-thức khá sâu rộng.

đơn-sơ của mình đã sẵn có để phục-vụ cho Văn-hóa, tôi thành thật khuyên các bạn trẻ nên chuyên-chú trau dồi trí-thức chân-chính, và tránh cái trí-thức giả-mạo.

Biền học rộng mênh-mông vô cùng tận. Nếu thực gọi là học, thì cả một đời con người dù thông-minh bạt-tụy, cho đến 100 tuổi cũng học chưa hết những điều nêu học.

Nhưng trong phạm-vi thực-tế và khoán-khắc thời-gian hạn-định, chúng ta cần chọn những môn học-thức nào có lợi-ích thiết-thực cho sự nảy nở tài-năng của ta, và cho đời sống tinh-thần của thế-hệ chúng ta. Chúng ta cần phải phân-biệt trí-thức chân-chính và trí-thức giả-mạo, để khỏi phí thời-giờ hiểm-hoại và quý-báu đeo đuổi cái học vô-ích, vô-bồ, không cần-thiết cho sự trau-dồi tài năng, không đem được phần đóng-góp thiết-thực cho Văn-hóa nhân-dân, và rộng hơn nữa, cho Văn-hóa nhân-loại. Chúng ta đừng bắt chước một vài kẻ « **học giả** » khô-khan, phô-trương trong sách báo một mớ triết-lý vụn-vặt, trí-thức rời-rạc, nông-cạn, góp nhặt sơ-sài trong vài ba quyển sách mà chính họ đọc chưa hiểu hết ý-ngaia xác-thực và sâu xa. Kết quả, là những học-thức của họ đã không đem lợi-ích cho ai, cho cả chính họ, mà lại còn thiếu thốn, kém cỏi, mà họ tự-cao tự-đại mệnh danh là « bách-khoa », « đại học », « cao-siêu », v.v..

Vì còn phải phục-vụ một lý-tưởng thực-tế hơn, vì cần phải học ngay trong nguồn gốc quang-đại của Tư-tưởng thâm cao kim-cô, chúng ta nên tránh lối học-thức giả-mạo ấy (*le faux-savoir*) nó không đóng góp được phần nào mới-mẻ cho Văn-học và Tư-tưởng thời đại.

Chúng ta nên chọn học-thức chân-chính, chỉ có nó mới bồi-bồ cho trí não của chúng ta, đảm bảo tài-năng và trí-thức chúng ta.

• chúng ta nên lành xa học-thức già mạo

CHÚNG ta đã nhận thấy rằng trong thời-loạn chúng ta luôn luôn phải sống giữa những đám người chân-chính lẩn lộn với những người giả mạo.

Ngay trong giới Văn-học, kẻ giả mạo không phải không có. Kẻ chưa hề đọc một quyền sách nào của J.P.Sartre, chưa hiểu đích-xác học-thuyết duy-sinh là gì mà đã viết bài về J. P. Sartre, đã lý-luận về existentialisme cốt-ý chỉ để tỏ ra họ cũng là nhà «học-giả» như ai.

Kẻ có sức học không vượt quá trình-độ đệ-tứ mà vẫn mệnh danh giáo-sư trung-học, giảng giải văn-chương cho lớp đệ-tứ, phê bình triết-lý cho lớp tú-tài, luận thuyết về bách khoa, viết về bách khoa, đề-tự chứng tỏ là một «học-giả» uyên thâm.

Kẻ bàn-về-sử, ngang-nhiên thảo luận về lịch-sử mà không đọc một quyền sử nào, đưa ra toàn những lý-luận vu-vơ, góp nhặt một vài hiểu biết sơ-dâng, rời-rạc, mâu-thuẫn, vẫn hiêu-hiệu tự-đắc là nhà sử-học thông suốt được văn-đề.

Đấy là những kẻ học-thức giả-mạo (*des faux érudits*), mà bạn trẻ nên đề-phòng, xa lánh.

Tất cả những kẻ giả-mạo, — một «học-giả» giả-mạo, một «văn-sĩ» giả-mạo, cũng như một «công-an-viên», một «Trung-úy», một «luật-sư» giả-mạo, đầy rẫy trong xã-hội tao loạn, nhưng sớm hay muộn đều sẽ bị lật mặt nã hết, nếu họ sẽ không có sự tinh-tự mình lột mặt nạ của mình.



• tác phong văn hóa lương thiện

DÈ dem phần đóng góp thiết thực liêm-chính vào cơ-sở Văn-hóa hiện tại, các bạn nên chọn *con đường thẳng thắn, nên cố gắng thật sự, nên có tác phong văn-hóa lương-thiện*.

Chúng ta say-mê lý-tưởng Văn-hóa. Chúng ta đang hy-sinh khá nhiều đề thực-hiện lý-tưởng ấy. Các bạn trẻ sẽ còn hy sinh nhiều nữa để được đôi chút an ủi về một vài thành công đơn sơ lúc bước đầu. Nhưng dù phải hy sinh, dù phải cố gắng cực nhọc, chúng ta cũng say sưa đeo đuổi cái nghiệp chướng Văn-nghệ cho đến cùng, mà đừng có giờ phút nào phản bội thần-tượng thiêng liêng cao quý của nó.

Chúng ta sẽ không bao giờ bắt chước những kẻ giả-mạo, làm Văn-hóa giả-mạo.

Chúng ta sẽ không bao giờ trở nên những cái thùng rỗng không, kiêu hanh với cái chứa đựng rỗng không của nó.



Tôi thân ái khuyên những bạn trẻ có tài *năng chân chính*, nên cố gắng tự xây đắp cho mình một *căn-bản học-thức sâu rộng chân chính* để mai sau sẽ dem *phần đóng góp chân chính có giá-tri thiết thực* cho Văn-Hóa Việt-Nam.

N. V.



★ DANH NGÔN

• *Đối với người phú quý, có lề độ không khó, nhưng cư xử sao để giữ thể thống và tỏ ra không hạ mình mới khó; đối với người nghèo hèn, ta ăn ở có ân huệ đối với họ không khó, nhưng xử cho lề độ mới khó.*

LƯU-CAO



TRÊN ĐẤT HONGKONG

C ũ U - L օ ng 12.9.— C ū u - L օ ng nguyên là một khoảng đất bỏ hoang của Trung-Hoa, rộng chừng 800 cây số vuông, được người Anh thuê lại theo thỏa ước Bắc-kinh năm 1898 với hạn là 99 năm. Đó là một thành phố mà luật pháp được tăng cường

bởi rất nhiều hội kín. Với những hội kín này, lực lượng cảnh bị hầu như bất lực, bởi nhiều quá không sao kiềm soát nỗi.

★ Thượng-Sỹ

Khi qua Boundary Street, tôi với một người bạn Trung-Hoa rẽ sang bên phải, loanh quanh đến những phố chật hẹp, tối tăm làm hơi thở ngột ngạt. Tuy màn chiều đã buông xuống, mà cũng không thấy một làn gió mát. Trong những ngõ hẻm, giường, ghế vải dăng ra khắp nơi, đàn ông, đàn bà, trẻ con ôm nhau mà ngủ, những kẻ khác thì gối đầu lên trên những hộp băng sắt, trước mặt có ly nước trà nóng, đôi mắt lim dim... Nơi đây muốn có một căn phòng, cả ăn, người ta phải trả chừng tám mươi đô-la Hong-Kong, nên muốn có một phòng lich-sự hơn thì phải trả một ngàn đô-la.

Tôi đã theo người bạn Trung-Hoa men theo những con đường nhỏ, đê rồi lạc vào một thế giới lạ-lùng ngoài sự tưởng tượng của tôi. Nếu không có người dẫn lối thì không thè nào mò đến được những nơi bí mật này. Đường đi chỉ đủ một người lách, men bên vách tường, và tôi om khít thề trong rõ vật gì dưới chân tôi, bì bõm như đi dưới bùn. Có những ánh mắt nhìn theo chúng tôi, dù mang hết nhãn lực cũng không sao nhận rõ được mặt

người. Một hương vị gì lạ phảng phất bay trước mũi tôi. Tôi không còn định được lối đi, và không hiểu mình đang ở chỗ nào, chỉ có cảm giác hình như có nhiều bước chân theo sau. Những tiếng động, những mùi vị đổi với tôi lúc ấy thật xa lạ. Tay tôi nắm lấy tay người Tàu dò dẫm bước đi, đến một chỗ, bỗng một ánh sáng yếu ớt tỏa ra. Chúng tôi dừng bước trước một căn nhà, ngó vào trong thấy nhiều người mắt lim dim, mơ màng, da xám ngắt. Họ không đề ý gì đến chúng tôi, khi chúng tôi đã bước hẳn vào bên trong. Họ đang triền miên trong giấc mơ tiên sung sướng, mà chỉ mắt có hai căc hay một đồng đô-la. Chúng tôi đi thẳng vào phía trong, bước lên lầu. Chúng tôi đặt mình lên trên một chiếc phản gỗ trong căn phòng chật hẹp tối tăm, màng nhẹ chăng khắp nơi, mùi hôi hám ẩm thấp xông ra làm nghẹt thở. Trần nhà thấp quá, nhồm dậy là đụng đầu rồi. Một khay đèn thuốc phiện đã được đặt trước mặt chúng tôi. Tôi chưa hề hút dù là một điếu thuốc phiện, cả thuốc lá cũng thế, nên nằm ở đây tôi có cảm giác như

NHỮNG NGÀY CHU DU TRÊN ĐẤT HONGKONG

lạc vào một thế giới kỳ dị. Những con mắt lờ đờ sâu thẳm như đè chĩu lên tôi. Chẳng ai nói gì cả. Tiếng nhựa thuốc phiện cháy đều đều trên ngọn đèn dầu lạc. Tên bồi đưa đọc tầu mồi tôi kéo một hơi. Tôi chuyền sang người bạn Trung-Hoa, tiếng nhựa thuốc phiện sè sè cháy âm u khắp trong gian phòng hòa với tiếng ngáy của những người đã ngủ say, khói tỏa dày đặc làm mờ mịt như sương mù mùa đông, và khiến tôi càng ngạt thở thêm vì mùi hôi hám ở mồ hôi quần áo treo ở tường thoát ra.

Người ta đưa cho tôi điếu thuốc lá có rắc một thứ bột trắng. Bột trắng này cũng lại là thuốc phiện biến chẽ ra. Cuối cùng, tôi cũng thử kéo một điếu do tên bồi-píp lại cõi tình đưa cho tôi cái dọc tầu. Trong khi ấy, một thanh niên, đầy cửa lèn vào phòng vì đánh hơi ngửi thấy mùi thuốc. Y bị đá một cái mạnh lăn xuống bức thang lầu... Vẫn yên lặng như tờ, chung quanh tôi, ai nấy vẫn lim dim đôi mắt thả hồn vào trong giấc mộng thần tiên.

Người bạn Trung-Hoa và tôi trở dậy, xuống lầu bước ra ngoài, lại men bên tường ẩm ướt mà

lăn đi. Những bàn tay khẳng khiu, từ trọng bóng tối đen đưa vào tận mặt tôi, làm tôi kinh sợ, tưởng như đó là những bàn tay từ cõi âm hiện ra. Sự thực đó là những kẻ hành khất, đói thuốc phiện hơn là đói cơm.

HONG-KONG 15.9.—

Hong-Kong là thiên đường của những nhà du lịch, và là một hòn đảo có màu nước biển tím, màu xanh biếc của núi, và những đêm vô cùng gợi hứng, song nếu du khách ở quá ba hôm thì Hong-Kong không còn là nơi cho khách lưu luyến nữa. Đó là một thành phố không có quá khứ, không có tương lai, không đủ nuôi sống hơn ba triệu dân, và năm năm sẽ tăng lên sáu triệu người. Du khách sẽ không còn hứng thú gì khi ngã mình xuống một chút để thấy rõ sự khốn khổ kinh khủng của đám đại chúng. Có được một căn phòng ở Hong-kong là cả một sự vô cùng khó khăn. Bất cứ chỗ nào cũng là chỗ cho người ta làm rơi ngủ: cầu thang, hè phố, trên những đống gạch đồ nát. Phải biểu tâm trăm đô la thì người ta mới chịu khiêng cái gường kê bên cửa sổ đi chỗ khác, hầu phả cả đi mà dựng một nhà lầu mới,

còn ngoài ra thì người ta chui xuống dưới hầm, hoặc vào hốc đá mà trú ẩn như những con vật.

Người Anh đã mở mang đất Hongkong quá sức của mình, song chẳng sao cho tốt đẹp hơn được, bởi lẽ những người tị nạn, những người di cư luôn luân tràn vào như những làn sóng, không thể kiềm soát nổi làm cho dân số cứ mỗi ngày tăng gia, tạo thành một tai họa xã-hội.

Đồi núi cằn cỗi không trồng trọt gì được, công tác dẫn thủy khó khăn, ruộng vườn ít ỏi không đủ cung cấp thực phẩm cho trong xứ, đã thế lại cũng không có nguyên liệu và kỹ nghệ gì quan trọng. Hongkong chỉ thừa nhân công, và chỉ có một ông trời.

Vàng bạc, nhà lầu lồng lẫy, du thuyền, vườn đánh golf chỗ nào cũng có và đầy rẫy phụ nữ xấu xí mang tết tay trắng đi làm công cuộc cứu-tế xã-hội, mà có đem lại kết quả gì đâu, và cũng chẳng giải quyết được việc gì cả. Những người Tàu bỏ nước trước khi Cộng-sản lén cầm quyền, và những người Tàu bán nhà cửa cho các người di cư giàu có, bỗng cùng nhận ra rằng mình chẳng còn gì. Ba giai cấp

này hợp thành một giai-cấp cuối cùng không có quá khứ, không tư-tưởng chính-trị, không có địa vị xã-hội, không có gì để mất, mà thu vào không bao nhiêu. Đó là những kẻ thất vọng không có việc làm, không hy-vọng, không có mái nhà che đầu. Họ bị đẩy lui về miền đồi núi nguy hiểm, xa lánh riêng biệt. Trên sườn đồi, trong hốc đá, họ dựng lên những túp lều nhào giấy làm vách, hoặc bằng những thùng sắt, thùng gỗ cũ. Không có đường phố, không nước, không ánh sáng. Năm sáu người chui đụt vào khoảng đất rộng chừng ba thước vuông, tối như hủ nút. Chừng hai ngàn người chiếm một mảnh đất. Ảnh một ngọn nến là một xa xỉ rồi. Nắng hè, đông lạnh không có gì đỡ nóng, đỡ rét, vậy thì làm sao mà sống. Thuốc phiện, mãi dâm, sòng bạc, tiêm hút lén lút, đó là những phương tiện cho họ sống vậy. Mỗi năm có hàng vạn người chết, chết đói, chết rét, chết vì thiếu chất ma túy. Như thế có lẽ lại là hay. Gần ba triệu người sống vất vưởng trên đất Hongkong. Song họ làm thế nào hơn được. Họ sống dãy dựa trong một địa ngục tăm tối,

khó thở. Trước kia, trong cái xã-hội khốn nạn ấy thiếu gì kẻ sang giàu quyền thế, từng hé ra lừa, sai khiến, ra lệnh cho người này kẻ khác, bây giờ đây, họ cái đầu chịu mệnh lệnh của một cuộc sống chỉ đưa dần họ vào cõi chết...

● 1.10 — 1 giờ 30 đêm.

Trời nóng bức. Bên tôi, một người mù ngồi, anh ngửa mặt lên trời đầy sao. Ánh trăng huyền ảo xuyên qua cõi tối tăm đè chiu trên mặt anh. Xa một chút nữa là một vũ nữ có khuôn mặt khả ái. Nàng nhìn tôi cười. Nàng đi theo một lính thủy với mười đô-la. Có gì là đáng phàn nàn và đáng trách, vì cuộc sống khó khăn quá. Nàng còn trẻ, mắt sáng, nước da trắng mịn, hẳn trước kia đã từng nằm trong nhung lụa...

Vừa rồi nàng đã cho tôi biết: nàng ở Wanchai cha bị Cộng-sản giết, mẹ bị tù quốc-gia, anh nàng là giáo-sư đại-học. Nàng đã trải qua nhiều biến cố của chiến tranh, tìm cách lẩn-trốn đến Hongkong, và bây giờ kéo kiếp sống phiêu-lưu, giang-hồ...

Tôi chưa hiểu thế nào là nước

Tàu, mà Hongkong chưa phải là nước Tàu. Nơi đây chỉ có những người Tàu nhưng nhúc sống trong cảnh chết. Thế thôi. Đêm Hongkong : người Anh trên các xe hơi lồng lẫy, những người Tàu mồm đầy răng vàng áo dài chấm đất, những người lính thủy say rượu, tiếng đàn hát, tiếng xoa mặt chược, tất cả trong một náo động hỗn loạn gây cho tôi cảm giác khó chịu.

● DƯƠNG-CHÂU, 1.10

Làng chài lưới với những túp nhà lá, trên mặt nước thuyền bồng bềnh sát nhau, ngô hẹp bần thiu, lợn già chạy rông khắp nơi. Chỗ này một ông già đan lưới, chỗ kia mụ đàn bà đan sọt hoặc gấp bao diêm.

Hongkong, đất tự do, đất quốc tế. Hôm nay ngày kỷ-niệm của Trung-cộng, cờ đỏ bay pháp phói, hôm sau những cờ này lại bị hạ xuống, nhường chỗ cho cờ của Tưởng-tòng-thống. Cảnh binh đội mũ sắt quần soóc đi lùng xét các ngõ hẻm, quân đội thì luôn luôn trong tình trạng báo động.

● 2.10

Trên đất Hongkong loạn

xã, ôn ào chẳng có gì làm tôi lưu luyến, thích thú. Cái thành phố này làm gì có sách vở viện bảo tàng, kịch trường ? Những bữa cơm nấu theo lối Quảng-Đông, những phụ nữ Tây phương xấu xí không gợi chút hứng nào cho tôi.

Tôi thích ra đi trên những chiếc thuyền buồm căng gió. Tôi mến những bác thuyền chài nói với tôi một cách thâm lặng, và những trò chơi của con nít. Có một vò chai bia, chúng bán cho nhau, mua lại rồi bán đi, chỉ có thế thôi, chúng chơi với nhau hàng giờ không chán: một đồ-la từ tay đưa nọ, chuyền sang tay đứa kia, giá cứ lên cao mãi. Đứa trả sáu tuổi bán cái hoa súng với giá 10 đô-la, một em gái khác thêm vào, giá lại cứ càng vọt lên. Người bán kẻ mua lời nói rất dịu dàng, không hề xô ra xô xát, ấu đả nhau. Tôi ăn một bát cơm cá khô cùng gia đình thuyền chài thật ngon miệng, và sau đó, ngồi trên mũi thuyền chờ trăng sao lên. Tôi bâng khuâng trước cảnh trời nước mông mênh, thả hồn theo với gió phiêu diêu đến muôn phương...

● 25.10 — MACAO

Tôi rời Hongkong đi Macao. Đồng hành có hai người Tàu, một Nhật, một Anh. Phòng bên, mấy phụ nữ chơi mặt chược; trên boong nhiều người nằm lăn ngủ ngón ngang: có cả một giáo sĩ Tây phương, có lẽ vì hành đạo lâu năm ở đất Tàu, nên vẻ mặt trông cũng rất Tàu.

Đã bắt đầu tối, ánh dương ở chân trời một màu đỏ máu, nước biển màu vàng rồi biến ra đen, cánh buồm của các con thuyền như cánh quạt chìa ra giữa khoảng bao la, lặng gió. Cảnh tượng đẹp quá, tôi trầm ngâm trong yên lặng huy hoàng, tâm hồn phơi phới...

Mỗi ngày có hai chuyến tàu từ Hongkong tới tiếp tế. Khi tàu cập bến là cả một cảnh vui mừng nhộn nhịp. Hải cảng nhỏ hẹp quá, bụi than bay mù trời. Cầu tàu vừa thả, người ta xô nhau đến : trẻ con, đàn bà bán quà bánh rao ầm ĩ. Nhân viên thương chính ăn bận sạch-sẽ, nói năng lịch-sự. Khắp dọc sông từng đồng than, từng đồng gỗ xếp ngón ngang, chó lợn chạy

loảng quăng như không có một sự kiềm soát nào. Chỗ nào cũng thấy bóng mục sư, vì trước kia Macao là khởi điểm cho họ vào lục địa truyền giáo.

Macao xưa kia là tờ buôn chắt ma túy. Chỗ nào cũng có tiệm hút. Ai cũng nghiện cả. Macao sầm uất vì thuốc phiện, và sống chết cũng vì thuốc phiện. Và chỗ nào cũng có sòng bạc, sòng phán thán, bắn mạt chược. Nghề mài dâm dựa vào thuốc phiện và sòng bạc mà phồn thịnh. Tất cả người dân Macao đều đánh bạc,

bắt cứ họ giàu hay nghèo. Tiếng bạc không còn vang nữa thì người dân Macao coi mình như hết sống.

Con tàu lại đưa tôi trở về Hongkong. Những mỏm núi lấp lánh xanh vàng hiện ra trước mắt, những tầng mây lơ lửng bay không biết sẽ trôi về phương trời nào. Trong vô tuyến truyền thanh vang lên bản nhạc « I'll remember to-day oh, how I'll remember »

THƯƠNG-SÝ



* LỜI NHÀ BÁC HỌC

Von Braun, nhà bác học Đức nhập tịch dân Mỹ và cha đẻ của những vệ tinh nhân tạo phóng lên không gian đã nói rất chí lý: « Có một điều mà tôi đoán chắc với quá ngài về vấn đề thăm hiểm không gian là: những vệ tinh càng lên cao bao nhiêu thì các sắc thuế cũng sẽ lên cao bấy nhiêu. »

* THOÁT NGỤC

Viên xếp từ mỗi bữa vào kiềm-soát khám nhốt tù chung thân đều thấy người tù kia xem sách. Ông ta hỏi:
— Sách đâu mà xem hoài vậy?
— Thưa xếp, vẫn cuốn « Thoát Ngục » đó mà!

* Khoa-học cận-tại

MỘT TRÍ TƯỞNG TƯỢNG PHI - THƯỜNG



JULES VERNE (1825-1905)

* NGUYỄN-KHẮC-THIỆU

NGƯỜI ĐÃ TIÊN-LIỆU CÁC CUỘC BAY LÊN TRĂNG BẰNG HÒA-TIẾN

JULES VERNE từ-giã cuộc đời đã hơn 50 năm. Từ bấy đến nay, giấc mộng của Jules Verne được lần hồi thực hiện bằng những phát minh khoa-học vĩ-dai, chứng minh một cách hùng-hồn cái thế-lực vạn năng của trí-tuệ con người, và những giấc mơ của Jules Verne cũng được lần hồi quay thành phim. Những cuốn phim này hết sức tốn kém và rất có giá-trị. Cho nên trước kia chỉ một dân chúng Pháp biết đến Jules Verne, ngày nay khắp thế giới từ già đến trẻ, ai ai cũng đã quen thuộc cái tên Jules Verne. Trong những cuốn phim ấy, có giá-trị nhất là Vingt mille lieues sous la mer (do Walt Disney thực hiện, Kirk Douglas đóng) và Tour du Monde en quatre vingts (80) jours (do Elizabeth Taylor đóng).

Nhưng thật ra Jules Verne chưa bao giờ đi vòng quanh thế giới và cũng chưa khi nào lặn sâu xuống biển đến « hai » dặm. Và người ta biết Jules Verne thì nhiều, mà rất ít người biết đến đời tư của Ông...

Qua tác-phẩm, Jules Verne đã dẫn cho cả độc-giả thế-giới đến những vùng đất xa lạ, những cuộc phiêu-lưu ly-kỳ và vô cùng lý-thú. Cho nên có người tin rằng, suốt đời Jules Verne chỉ đi du-lịch và thám-hiểm. Trái lại có người cho rằng Jules Verne chỉ giam mình trong buồng giấy, chui mũi trên những trang sách để tìm tài-liệu, rồi nhờ bộ óc tưởng-tượng kỳ-diệu của ông, ông sáng tác những tác phẩm bất-hủ và vạch cho khoa-học tương-lai những con đường...

Tuy hai giả-thuyết ấy có vẻ tương phản nhưng cả hai đều đúng.

Jules Verne không những chỉ biết ghi chép tài-liệu một cách khoa-học, ông còn cố gắng làm quen và giao thiệp với những tay giang hồ bốn biển, những nhà thám-hiểm và ngay cả những nhà bác học. Jules Verne đọc sách rất nhiều. Hễ rảnh được một phút sau những công việc nặng nhọc là Verne đọc sách và để rồi mơ đến những chuyện « chán trói góc biển ». Chàng thành niên Jules Verne lại nghèo. Nhưng chàng tin

tưởng và nguyện rằng, suốt đời chàng sẽ cố gắng làm việc để đến lớn dành dụm một số tiền. Lúc đó : *đi du lịch !* Hai tiếng du lịch, đối với Jules Verne là hai âm thanh êm đềm đẹp đẽ nhất và là tiếng gọi thiết tha ngọt ngào như vang lên từ đáy lòng thầm kín. Hai tiếng du lịch ru Jules Verne vào những giấc mơ thần tiên...

Jules Verne lớn lên trong một hãi-cảng. Không khí ở đây ưng đúc trong đầu óc cậu bé Jules Verne những dự định phiêu-lưu. Chàng chỉ say mê được với những cuốn sách phiêu-lưu mạo hiểm và thường chỉ mơ tưởng đến những chân trời xa lạ. Nǎn nỉ mãi, chàng mới được người ta tuyên vào « đội thủy thủ tập sự » (lúc đó Jules Verne mới 12 tuổi) trên chiếc tàu đi Ấn Độ. Nhưng mới đi được nửa đường, thì cha chàng hay tin, đuổi theo túm cõi chàng về: Jules Verne bị một trận đòn nện thân. Chàng hết sức thất vọng, chỉ biết nức nở với mẹ : « Từ nay con chỉ còn đi du-lịch trong trí tưởng tượng mà thôi... »

Và từ đó cuộc đời Jules Verne

em đềm-trôi qua trong gia đình ấm cúng, khi thì ở Nantes, khi thì ở Chantenay v.v... Chàng học đến khi đã Tú-tài mới được lên Ba-lê học Luật. Năm đó Jules Verne mới 20 tuổi (1845) và chàng mới được thấy Balé hoa lệ. Chàng định sống ở đó suốt đời.

Nhưng ở đây chàng chuyên chú vào việc soạn kịch. Nhờ sự nâng đỡ của nhà văn hào Alexandre Dumas, một vở bi-kịch của chàng được đem công diễn. Kết quả không đáng kể. Vì thế cuộc sống của Jules Verne cũng vất-vả (hình như đó là cái thông-lệ chung cho những nhà văn lúc mới vào nghề). Chàng làm thư ký cho một hí-trường. Lương hàng năm là 1.200 quan (độ 30.000 đồng bây giờ). Làm việc quá sức, nên con mắt trái của chàng bị tật-lịt. Đôi lúc phải chịu nhầm lại như mù.

Tuy thế giấc mơ du-lịch vẫn còn. Lợi dụng một dịp vui, chàng đi Dunkerque để viếng bờ bắc phía Bắc. Năm sau chàng lại đi Amiens. Ở đây chàng gặp một thiếu-nữ. Hai người yêu nhau và về sau thành vợ chồng.

Cũng đã một mồi trong lối sống bắp-bệnh, Jules Verne xin

phép cha đẻ vào làm việc trong sở Mậu-dịch. Vốn là một thanh niên thông minh, hoạt bát nên chàng được nhiều cảm tình xung quanh và không mấy chốc chàng nghiêm-nhiên trở thành một viên Trọng-mãi (coullissier).

Đến năm 1859 cùng với người bạn, nhạc-sĩ Hignard, Jules Verne chính thức đi du-lịch. Người anh của Hignard có cổ phần trong công ty hàng-hải ở Saint-Néaire, biểu cho hai người cái vé khứ hồi đi Tô-Cách Lan. Thật là một cơ hội tốt cho Jules Verne: chàng đi thăm viếng hầu hết những thăng-canh ở Tô-Cách Lan. Khi trở về, chàng cũng không quên ghé Luân-Đôn và chàng cho là thích-thú và bồ-蒋介石 là được quan sát tận mắt người ta sắp hoàn thành chiếc tàu thủy vĩ-đại Great Eastern trên bờ sông Tameses.

Hai năm sau, Jules Verne được đi du-lịch một tháng rưỡi ở Norvège. Jules Verne lại được ngắm những vịnh nhỏ nhô, những hòn đảo li-ti nhô lên giữa mặt biển lạnh lèo và đầy sương mù. Chàng cũng được xem hỏa diệm sơn! (về sau Jules Verne có thuật lại trong tác-phẩm). Chưa được thỏa-mãn, chàng phải vội vàng trở về: ở nhà vợ

chàng mới sinh được một đứa con trai!

Cứ như thế, buổi sáng chàng viết sách, buổi chiều đến hải cảng Bourse làm việc. Nhưng sách viết lúc này là những sách về khoa học. May mắn cho chàng : chàng quen được một nhà xuất bản, ông Hetzel. Ông này xuất bản cho chàng cuốn « Năm tuần lê trên khí cầu » (Cinq semaines en Ballon). Chàng tiếp tục viết những cuốn sách phiêu lưu. Cho đến năm 34 tuổi, chàng mới quyết định chỉ viết văn về loại này.

Nhờ những thành công trong các tác phẩm đầu Jules Verne dời đến ở Auteuil ; năm 1866 chàng mới được nghỉ ngơi thoải mái ở bờ biển Somme. Ở đây chàng bắt đầu thực hiện giấc mơ lý tưởng : Chàng mua một chiếc thuyền đánh cá nhỏ và đặt tên là Saint Michel. Chàng thuê một viên cựu thủy thủ trưởng điều khiển và một tay giang hồ đã từng phiêu lưu khắp bốn biển giúp việc. Cùng với hai tay giang hồ này, Jules Verne đã dám vượt bắc Manche. Jules Verne thích lái thuyền, những công việc này nặng nhọc làm cản trở việc viết văn. Đi biển

nhiều lần đã làm chàng say sóng nhức óc. Nhưng chàng quá yêu thích nước biển. Ngồi ngắm biển hàng buổi không biêt chán. Mơ mộng về mặt biển bao la. Ôi, con người Jules Verne đẹp đẽ làm sao, oai hùng làm sao !

Quá nặng nợ với biển cả, Jules Verne nhận làm việc phụ cho một công ty của người bà con chỉ để vượt biển trên chiếc tàu lý-tưởng : Great Eastern đi Đại-Tây-dương. Định cập bến Liverpool, nhưng gặp một cơn bão ở Terre Neuve, nên tàu phải ghé Mỹ Châu. Quyết không bỏ lỡ cơ hội, Jules Verne đi Nữu-ước ngay. Chàng đã mạo hiểm đến tận biên-giới Gia-nă-Đại, và chỉ trong ba tuần, chàng cũng lắn mò đến thác Niagara. Phong cảnh hùng-vĩ của thác nước này đã có một ảnh-hưởng sâu-xa trong cuộc đời Jules Verne.

Lúc trở về, ai cũng mãi-mẽ trong các cuộc khiêu-vũ, hòa nhạc, ca-kịch, chỉ có Jules Verne vẫn không quên ghi chép tài-liệu. Chàng hỏi thăm những người thủy-thủ trong chiếc tàu (Great Eastern) đã có dự vào việc vượt bắc đê thả dây cáp ngầm chuyền trước. Và chàng đã nghĩ đến tàu ngầm ! Tàu ngầm !...

Và cứ thế, nhờ chiếc thuyền nhỏ Jules Verne đã đi viếng các bờ bắc xung quanh nước Pháp, và các vùng lân cận. Chàng khoái nhất là chỉ dùng chiếc thuyền nho nhỏ ấy chàng cũng đến được Ba-lê.

Năm 1870, năm giặc, chàng bị động viên, lanh mẩy khầu súng sơ-sài cùng với mấy người lính, chàng giữ việc canh gác bờ biển Somme. Còn gia đình chàng đến lánh ở Amiens.

Mấy năm sau (1872) « Vingt cent mille lieues sous la mer » và « Tour du Monde en vingt quatre jours » được xuất bản và được hoan-nghênh nhiệt-liệt. Tiếng tăm của Jules Verne vang lừng.

Trở về Amiens, Jules Verne tậu một chiếc tàu khác, Saint Michel II để thay thế chiếc thuyền tạm bợ kia. Bởi vì Jules Verne vẫn say đắm với tiếng gọi huyền-bí của Đại-dương, của những chân trời xa lạ đầy hứa hẹn.

Tiếng tăm của Jules Verne càng ngày càng lan rộng. Tác-phẩm của chàng được đón tiếp nồng-hạt. Vì thế chàng tậu được một chiếc tàu thủy (yacht) năm 1876 đến 60.000 quan (bằng 2 triệu bạc bây giờ) và đặt tên là Saint Michel III. Jules Verne phải

mướn Thuyền-trưởng Ollive với bốn thủy-thủ, bốn thơ máy và một người đầu bếp. Đó là chiếc tàu chạy bằng hơi nước, đủ cả tiện-nghi: phòng khách, phòng ăn, phòng - ngủ, phòng cho Thuyền-trưởng v.v... Sau một vài tháng chạy thử, đến năm 1878, chiếc Saint Michel III đã dám vượt biển đến Vigo, Lisbonne, Cadix, Tanger, Gibralter, Mostaganem và Alger. Hai năm sau, chiếc tàu đó lại d. Norvège, Anh-cát-Lợi, Tô-cách-Lan, rồi lại đi Rotterdam, Copenague rồi đi Kiel. Đến năm 1884, chiếc Saint Michel III đi Địa-trung-Hải, đi theo đường từ Nantes, Vigo, Lisbonne, Gibraltar, Oren, Alger, Bône, Carthage, Tunis nhưng đến mũi Bon, thì bị một cơn bão dữ-dội phải ghé Catane và Naples. Đến đâu Jules Verne cũng được tiếp đón niềm nỡ. Nhưng nghiệp thay, vợ chàng cứ một mực đòi về. Thuyền-trưởng Ollive phải cập bến. Thế là vợ chồng Jules Verne dành dùng đường bộ tiếp tục cuộc du-lịch : đi Florence, Venise, Milan, rồi trở về Ba-Lê.

Danh-vọng, tiền-tài, Jules Verne đều đã đạt được. Nhưng chàng không thể quên giấc mơ : đi du-lịch ! Chàng lại đi du-lịch,

và tìm tòi trong những chân trời xa lạ những đề tài mới lạ cho việc sáng tác. Chàng viết không ngừng, đôi khi đầu chàng nhức nhối, lại mắc thêm chứng đau gân, mà ngòi bút vẫn không ngừng chạy trên giấy, và đầu óc vẫn lang-thang nơi góc trời chân mây.

Nhưng không may cho chàng : Một hôm khi trở về nhà (1886) trời đã gần tối, Jules Verne bị một thanh-niên loạn óc bắn. Jules Verne đã năm được súng, nhưng viên đạn vẫn xuyên qua chân ; thành một vết thương sâu. Đầu hết sức sǎn sóc và Jules Verne kiên-nhẫn chịu hết các cách chạy chữa, một cái chân cũng chịu què. Mùa xuân năm sau, Jules Verne đi thăm chiếc Saint Michel III, nhưng chỉ đến được bờ biển, chỉ vì còn một chân, Jules Verne không trở về với đời sống biển cả. Và chiếc Saint Michel được đem bán liền.

Đời Jules Verne đến đây có thể nói là hết ! Giờ đây Jules Verne kéo lê một đời sống trưởng-giả ở thành-phố Amiens. Một cuộc đời vùng-vẫy, hoạt động, rất kiêu-hùng với bao nhiêu hoài-bão mẫn-liệt, nồng cháy trước vũ trụ bao la, dành chịu ngòi một chõ nhìn cái tuồi già đang đến dần dần... Nhưng biết đâu trong những giờ khắc ấy, trong

đầu óc ông già Jules Verne hẳn học kia lại không ầm-ỉ tiếng thác nước Niagara từ trên cao dội xuống vách đá, vẫn sáng ngời những góc trời chân biển bao-la bát ngát...

Nhưng không cưỡng được luật tạo hóa, Jules Verne đã thở hơi cuối cùng hôm 24-3-1905...

Jules Verne đã chết mang theo những giấc mộng còn dở dang. Jules Verne đã chết và *Jules Verne vẫn chưa được đi vòng quanh thế giới*, nhưng con đẻ của ông đã di khắp và đã thành bắt hủ. Tác phẩm « Tour du Monde en quatre-vingt jours » đã được dịch ra đủ các thứ tiếng và được bán khắp thế giới. Jules Verne sống được 77 năm nhưng tác phẩm của ông sống đời đời...

Và ngày nay thế hệ kế tiếp, men theo đường của Jules Verne đã vạch đề bước những bước phát minh vĩ đại : Phi cơ, tàu lặn, vô tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình, ra đa, hỏa tiễn và vệ tinh, tất cả đều bắt nguồn từ đầu óc nhỏ bé của thiên tài Jules Verne tượng trưng cho một sức tưởng-tượng siêu phàm, một trí lực kỳ-diệu của con người. Nhưng Jules Verne đã không còn sống nữa.

● NGUYỄN-KHẮC-THIỆU



★ Duyên-Hồng

MỘT GIẤC MƠ HOA

LỜI TÒA SOẠN.— Bạn nữ độc giả thân mến,

Nhật ký « một giấc mơ hoa » đến giai đoạn này đã thô lộ một tâm sự buồn náo và thắc mắc của Duyên-Hồng. Vì một biến cố xảy ra, biến cố bất ngờ (có ai học đến chũ NGỜ !) mối tình mà Duyên-Hồng tưởng hoàn toàn tốt đẹp, tưởng là duy nhất, mà Hồng đã trao cho Hải với tất cả tin tưởng, không ngờ vừa bị trải qua một thử thách đầu tiên tuy không có gì là trầm trọng.. Ai có chút ít kinh nghiệm thực tế, đều biết rằng người đàn ông, nhất là thuộc về giống người tật hoa như Hải, thường thường hay đa tình đa cảm. Lan, bạn thân của Duyên Hồng, hay là một thiếu nữ nào khác, cũng có thể, ngẫu nhiên

đem đến cho Hải một mối tình mới. Do đó đã có tâm sự buồn bã nỗi
nỗi của Duyên-Hồng, cũng như của muôn nghìn thiếu nữ khác đã yêu
và đã đau khổ vì yêu.

Mấy trang Nhật ký của Duyên-Hồng trong Phò Thông số 98
và 99 đã gợi cho một số nữ độc giả một vài cảm nghĩ chân thật. Có
lẽ số đông các bạn đều nhận thấy tâm sự của Hồng cũng giống phần
nào tâm sự của các bạn chang?

Do đó, chúng tôi có nhận được vài ba bức thư của các bạn muốn
trao đổi với Duyên-Hồng những nhận xét về tâm lý và thực tế ái tình,
theo tâm trạng của Duyên-Hồng. Toàn là thư bạn gái. Vậy chúng tôi
xin tạm gác giấc mơ hoa trong vài ba kỳ báo để đăng những bức
thư của các bạn. Chúng tôi chỉ chọn đăng những bức thư nào đặc sắc
hơn cả, nghĩa là đúng với tâm lý của thời đại và chứa đựng những
cảm nghĩ xác đáng hợp với tuổi trẻ.

Kế đây, là bức thư đầu tiên mà chúng tôi đã nhận được...

★ VĨNH-BÌNH, 9 giờ tối ngày 13-3-1963

Bạn Duyên-Hồng thân mến,

Sau khi đọc «Một giấc mơ hoa» ở Tạp-Chi Phò Thông số 98,
tôi thấy bạn có một tâm sự đau buồn làm tan nát lòng bạn vì
Hải. Tôi cũng cảm thấy có một nỗi buồn len lỏi vào tâm hồn
tôi. Duyên-Hồng ơi! Tôi có mấy lời thành thật gửi bạn để an-
tิ bạn.

Tôi thường nghe thiên-hạ bảo: «Người thiếu-nữ biết yêu
chỉ yêu có một người trong đời họ».

Còn về tâm lý nam giới tôi không được rành lắm nhưng
tôi có ý nghĩ rằng chắc họ cũng không khác nữ giới về quan
niệm tình yêu. Khi họ đã yêu, họ chỉ có mỗi một mồi tình say
đắm mà thôi chứ trong tim họ không có thể nuôi hai mồi tình
nồng trong một lúc. Nếu bạn có quen với một người thanh
niên bạn thử hỏi tâm lý họ xem có đúng như thế không? Nếu
đúng vậy thì một khi Hải đã yêu Hồng, chắc Hải không thể
nào yêu Lan được.

Duyên-Hồng đừng đau khổ nữa, đây là lời thành thật của
một người bạn gái vừa mới quen biết Duyên-Hồng qua những
lời tâm sự thiết tha ở bài «Một Giấc Mơ Hoa». Tôi tin rằng
Hải sẽ không phụ tình Duyên-Hồng đâu, mỗi tình yêu sẽ bắt-
diệt, nó sẽ tồn-tại mãi ở ngàn năm sau, dù trải qua bao nhiêu
dâu bể, mỗi tình đẹp đẽ ấy sẽ không bao giờ tàn héo. Nó sẽ
còn lưu dấu mãi ở trang sách hồng, mặc dù trong thực-tệ nó
không thành tựu, nó sẽ sống mãi trong tâm-tưởng.

Đừng đau khổ Duyên-Hồng ơi! đừng đau khổ!
Hãy nghe Hương, Hồng nhé! Hãy nghe Hương!
Vui lên đi! và dập tắt mối sầu thương.
Đừng đau khổ! Hồng ơi! Đừng khóc nữa!
Hương tin chắc Hải của Hồng không thè
Đè Hồng buồn, đừng nghĩ ngại xa vời
«Giấc Mơ Hoa» giấc mơ đẹp nhất trên đời,
Không tàn héo ở tâm hồn người bạn mến.

* 6 giờ chiều ngày 15-3-1963

Hôm nay, sau giờ làm việc, lúc về, đi ngang qua nhà sách,
tôi ghé mua Phò Thông số 99 đọc tiếp «Một Giấc Mơ Hoa»...
tôi đã thấu hiểu tường tận bao nỗi thắc-mắc của Hồng. Những
lời đau khổ trong im lặng của Hồng đã gieo vào lòng tôi một
nỗi buồn khó tả.

Tình yêu là một cái gì mầu nhiệm thiêng-liêng nhất trên
đời, tình yêu cũng là một sự đau khổ lớn nhất trên đời khi
nó đã gieo lụy vào hồn người. Thôi thì Hồng hãy cùng một
trí tuệ với tôi, coi tình yêu là một hình bóng mờ ảo, đừng
kè đém đếm nó làm gì. Ta hãy hướng tình yêu nồng đậm của
con tim thành tình yêu Văn-Nghệ. Cũng như tôi, Hồng sẽ yêu
«Chàng», yêu «anh ấy» như thần tượng xinh đẹp, trong suốt,
thanh-cao của Thi-Văn. Tình yêu đó sẽ là tình yêu vạn đại,
ta yêu sự nghiệp, ta yêu hình bóng vang lừng của những danh
nhân kim cương, tình yêu ấy sẽ giúp cho ta sòng vui vẻ hồn nhiên
trên cõi đời đầy khổ lụy.

Duyên-Hồng cười lên đi! và Hương mong sẽ là người bạn
hiểu rõ Duyên-Hồng hơn ai hết. Cười lên đi bạn nhé! Nhìn
đời vui tươi lên, bạn nhé.

MẠCH QUẾ-HƯƠNG
(Nữ dược-tá, Vĩnh-Bình)

đêm trường

★ HY-VŨ

Có những đêm trường thức trăng đêm
Ngồi xem trăng rụng xuống bên thềm
Bóng mây lơ lửng trời cao vút
Giữa khoảng tầng không — thoáng tiếng êm —

Lấp lánh màn sương ướt đầm cây
Gió ngàn lượt thoát thoảng xa bay
Hoa trinh chớm nở màu e thẹn !
Đè sớm mai rồi... ong bướm say.

Trên bến sông sâu nước lộn vòng
Thuyền ai thấp thoáng dáng thong dong
Ngần ngơi đôi cánh chim vờn bóng
Đớp lệ mỗi ngon cá diềm ướt...

Chó sủa vọng về cuối ngõ thôn
Vắng người lai vắng — những oan hồn —
Chập chờn như chạy trên đường vắng
Thoảng bóng xa xa... thoảng lại gần...

Trăng khuyết đầu non, khuất mái nhà
Sương mờ thăm lạnh bải tha ma
Bên chùa tiếng mõ rơi lốc cốc
Dưới túp lều tranh — tiếng vông đưa —

Canh trường đêm lạnh xót tim cô !
Màu áo phong sương nhạt phẩn đồi
Đất khách tình quê vương ý sống
Ngày về cố quận mai xa xôi... !

Những bí mật
trong

THẾ - CHIẾN THỨ HAI

★ Thiếu-Sơn

(Tiếp theo P.T. 100)

Đức súng để giải
quyết nạn khủng
hoảng kinh-tế



ĐIỀU 231 trong Hòa-ước
Versaille đề ra nguyên tắc về
trách nhiệm đơn phương do Đức
hoàn-toàn gánh chịu trong việc
gây ra trận giặc 1914-18 và
buộc Đức phải bồi thường tất cả
mọi thiệt hại. Nhưng qua điều
232 thì Hòa-ước cũng nhìn nhận
rằng những nguồn lợi của Đức
không đủ để bồi thường tất cả.
Nhưng Đồng-Minhh nhứt định áp
dụng chánh sách bắt buộc. Ủy

Ban bồi thường chiến tranh qui định số tiền bồi thường là 132 tỷ đồng Marks vàng. Tất cả tài sản quốc-gia hồi đó chỉ có 260 tỷ Marks vàng. Như thế có nghĩa là Đồng Minh buộc Đức phải trả hơn phân nửa tài sản của mình. Đức không chịu. Đồng Minh đem quân đội tới chiếm đóng mấy vùng.

Thật ra thì Pháp đã thâu được 15 tỷ nhưng Pháp bị thiệt hại quá nhiều nên tỏ ra sợ sắng đòi nợ hơn Anh. Thủ Tướng Anh nói với Thủ Tướng Pháp là Clémenceau câu này: « *Tôi muốn vắt sữa con bò cái lâu bao nhiêu cũng được. Nhưng ông, ông muốn chặt liền nó ra từng khúc để làm bít-tết* ».

Năm 1923, Pháp chiếm đóng thêm vùng Ruhr lấy cớ rằng Đức giao không đủ số trụ dây thép theo hợp đồng. Nhưng thật ra đây là một sự vận động ngầm ngầm của công-ty luyện sắt muốn chiếm than đá ở vùng này. Nhưng người Đức kháng-cự bằng lăng công và có khi bằng bạo-động. Bọn kỹ-nghệ Pháp buộc lòng phải nhân-nhượng với bọn kỹ-nghệ Đức và rốt cuộc quân Pháp phải rút về.

Đồng Mark mất giá. Nước

Đức trải qua một thời kỳ nghèo đói khùng-khiếp nhưng rồi cũng được hồi-phục nhờ vốn ngoại quốc đầu tư. Từ năm 1927 đến năm 1929, tư bản ngoại quốc đã bỏ ra 15 tỷ cho vay dài hạn. Trong số tiền đó có 2 phần 3 của tư-bản Huê-kỳ.

Nhưng sự đỗ hộ lý tài đó đem lại những ảnh hưởng tai hại về sau đối với nền kinh tế Đức. Năm 1929, kinh tế khủng hoảng làm cho sự sản-xuất thép của Huê-kỳ từ 56 triệu tấn sụt xuống chỉ còn có 13 triệu tấn và số thắt nghiệp ở nước này từ 4 triệu nhảy vọt lên 12 triệu. Bọn kỹ-tài Mỹ đòi các nhà kỹ-nghệ Đức phải lập tức trả đủ những số tiền cho vay.

Chánh phủ Đức khẩn thiết kêu gọi Tông thống Huê-kỳ can thiệp và ông này đã cho triền hạn. Ông biết rằng Đức không có khả năng trả gấp nên phải cho triền hạn để cứu vãn những số vốn đầu tư của Huê-kỳ ở Đức.

Năm 1932 Hitler tuyên bố: « *Tai họa kinh tế ngự trị trên toàn thể nước Đức chính là để cắt nghĩa sự thắng lợi càng ngày càng lớn mạnh của chúng ta* ».

Năm 1929 Đức có 1.892.000 người thắt nghiệp. Năm 1930 số thắt nghiệp tăng lên 3.078.000. Năm 1932 có con số kỷ lục là 5.576.000.

Nền kinh tế Đức phải cố gắng phi thường để giữ lấy quân binh. Chánh phủ Đức muốn duy-trì sự sản-xuất nên đã áp-dụng một chánh-sách phá-giá để tiêu thụ hàng hóa ở ngoại-quốc. Ví dụ một tấn hàng xuất-cảng bán giá 38 thì ở trong nước phải mua với giá 77. Nhờ phá giá mà cạnh tranh được với hàng hóa của những nước khác ở thị trường quốc tế. Nhưng chánh phủ và người tiêu thụ trong nước phải gánh vác nặng nề. Công nhân bị bớt lương, người dân bị thuế nặng, sự nghèo đói gây công phẫn và chính là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công của Hitler.

Hitler lên nắm chánh quyền thì ông cải tổ ngay nền kinh tế khác hẳn với những phương thức của tư-bản.

Ông không lên lương nhưng ông lấy nhà nước thay thế cho tư nhân để tiêu thụ sản phẩm. Mà nhà nước thì cần khí-giới nên ông đặt làm rất nhiều khí-giới và đủ loại. Kỹ-nghệ tha hồ

phát triển. Còn thực phẩm và những vật dụng thiết yếu thì nhà nước phân phối cho nhân dân tùy theo nhu cầu của mỗi cá nhân và gia-dình.

Cố nhiên là mức lời của bọn tư-bồn sụt xuống rất thấp, nhưng dân chúng đỡ khổ, công nhân có việc làm.

Năm 1936, số thắt nghiệp sụt xuống còn 1.595.000. Qua năm 1938 chỉ còn 430.000.

Hitler lại tuyên truyền chính vì Hòa ước Versaille mà dân Đức mới chịu cảnh lầm than cơ cực trong những năm đói khồ. Và càng đói khồ càng thù. Tới khi được đúc thiết giáp, thần công đê chờ ngày rửa hận thì họ càng phấn khởi hăng say mặc dầu vẫn phải thắt lưng buộc bụng.

Ông hiến binh tí hon canh giữ một tên tù không lồ

Sau Thế-chiến thứ nhứt ông Paul Reynaud đã tuyên-bố: « *Dân tộc Pháp sau 1918 không có một tâm hồn của kẻ thắng trận mà có một tâm hồn của kẻ bị hy-sinh* ».

Sau Hòa-ước Versaille ông Jules Cambon tuyên bố : « Và bây giờ rất khó cho chúng ta tin rằng chúng ta chỉ là còn một cường quốc hạng nhì ».

Ông P. Reynaud đã nói đúng. Nước Pháp bị hy sinh rất nhiều trong cuộc Thế-chiến thứ nhứt về tất cả mọi mặt: nhân-lực, vật-lực, tài-lực nên sau ngày đình chiến còn choáng váng mặt mà chưa có tinh thần ổn định để tận hưởng cái vinh quang của kẻ chiến thắng.

Nhưng sau khi Hòa-ước Versaille đã ký thấy rằng những điều kiện trong hòa ước cho mình có những quyền lợi to lớn đối với kẻ chiến bại thì lại tự đại tự cao mà tin rằng mình vẫn còn là một cường quốc thật sự chứ không phải là một cường quốc hạng nhì.

Nhưng người Pháp đã tự dối mình mà không dám nhìn thẳng vào sự thật. Nếu không có Đồng Minh trợ chiến thì nước Pháp đã là miếng mồi ngon của Đức. Nhờ sức người mà thắng giặc thì lực lượng mình cần nặng được bao nhiêu ? Tuy còn giữ được thuộc địa nhưng phong trào cách mạng giải phóng nồi

dậy ở khắp nơi sẽ làm cho Pháp thêm bối rối.

Nhưng nghiêm trọng nhất là hai vấn đề: nhân khâu và kinh-tế.

Dân tộc tăng lên tới mức 40 triệu rồi cứ đứng ù một chỗ không thêm được mà có chiều sụt xuống. Nước Pháp không thể thi đua với nước Đức, nước Ý về chánh sách « tăng dân ». Alfred Farbe Luce đã viết :

« Trong thâm tâm người Pháp không chấp nhận cái số phận của mình do người lãnh đạo của họ và kẻ thù của họ tạo nên cho họ : cứ 20 năm lại có một trận giặc lớn và thêm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế vào khoảng giữa. Họ cũng không thèm nghĩ đến sự chống đối... Họ chống đối theo kiểu những dân tộc già nua, bằng sự lẩn trốn, bằng sự hủy diệt, bằng sự tự sát mà không nói trăng ra. Họ càng ngày càng hao mòn như người thò dân ở Đại-dương châu sau khi bị chinh phục. Sự hao mòn về dân số có lẽ là sự chống đối âm thầm của một người văn-minh chống với cái số kiếp moi rợ của mình. Những nhà lãnh đạo quốc-gia bắt họ phải tham-gia vào tất cả những cuộc gây lộn ở Âu-Châu. Họ

không nói gì, bảo đi đâu thì họ cũng cứ đi, nhưng về nhà không chịu truyền sự sống »

Những nhận xét trên đây vừa sâu sắc vừa có vẻ hài hước. Thật ra người Pháp vẫn làm bần phận người chồng nhưng họ không thích đồng con. Họ hạn chế sanh dục và tự họ cũng ít khả năng làm cho vợ họ mang bầu như lời chỉ trích của một tờ báo Ý đã nói ở trên. Tóm lại là sah lực của Pháp đương mòn mỏi so sánh với những dân tộc Đức, Ý, Ba-lan ở Âu-châu, Nhật, Tàu và nhiều dân tộc khác ở Á-châu. Dân số Pháp chỉ bằng nửa dân số Đức. Vậy mà kỹ nghệ Pháp cũng thấp hơn kỹ-nghệ Đức rất nhiều. Chính De Gaulle trong sách *Vers l'armée de métier* (Tiến tới quân đội chuyên môn) đã nhận rằng Đức sản xuất 2 lần hơn Pháp về thép, 4 lần hơn Pháp về than đá và 7 lần nhiều hơn về máy móc.

Và đây là vài con số cụ thể :



★ TƯỞNG TƯỢNG

Một bà vợ thấy chồng cứ ngồi xem báo hoài, không chuyện trò gì với bà, tức mình nói với ông rằng :

— Ông hãy tưởng-tượng tôi là một cô chiêu-dai-viên ở một quán giải khát nào đó và nói với tôi một đôi câu chuyện thử nào ?

Năm 1938 Đức sản xuất 18.600.000 tấn gang và 23.300.000 tấn thép trong khi Anh, Pháp nhập lại còn thua xa. Pháp sản xuất 6.027.000 tấn gang và 6.100.000 tấn thép. Anh : 6.872.000 tấn gang và 10.561.000 tấn thép. Nhưng Hoa-kỳ lại còn sản xuất được 28.000.000 tấn và Liên-xô 18.000.000.

Nói tóm lại, Pháp thua Đức về đủ các phương diện nhưng tự hào rằng mình là nước thắng trận có quyền bắt buộc kẻ thua trận phải tôn trọng và thi hành đầy đủ mọi điều khoản của Hòa ước Versaille.

Nhưng ông hiến binh tí hon đứng cạnh thắng tù không lồ thì sức đâu mà canh chừng cho được ? Nó đương chờ cơ-hội để bẻ hết xiềng xích, đánh cho ông sặc máu mũi. Ông sẽ lại là làng và nhò thiêng hạ tiếp cứu.

● THIẾU-SƠN

vâng chịu

★ HUYỀN-DIỆU-KHANH

Thôi hết rồi những tháng năm diêm mộng
 Thôi hết rồi những giây phút thương yêu
 Tôi trở về với sương gió thật nhiều
 Với tất cả buồn đau cay đắng cũ
 Nén chua xót nhủ lòng đừng ủ rủ
 Sao hồn tôi vẫn tha thiết ưu tư.
 Đêm từng đêm tôi kinh hãi chối từ
 Những viễn ảnh của một thời hoa mộng.

Ôi, mắt người xưa sao mà tha thiết
 Cho lòng tôi say một giấc mơ hoa
 Hình bóng ngày xưa sao quá đậm đà
 Nên tôi nhớ tình yêu tôi bất diệt
 Mà giờ đây nghe hồn đang da diết
 Rời u sầu đang chia nặng tâm tư.
 Đau đớn lắm nhưng tôi không hối tiếc
 Xin trả người tất cả những niềm xưa.
 Vì chỉ có một tình yêu vẹn đại
 Tôi biết rằng không giữ được tình người
 Nên đau đớn trả cho người tất cả
 Tôi sợ rồi những ước mong xa khơi
 Cái thuở ban đầu... thôi dành chôn chặt
 Cho nghìn xưa và đến mãi nghìn sau.
 Tôi xin làm khách lữ hành cô độc
 Lấy đường xa lấp kín chuyện u sầu.

• gợi..

Trao về N.V.

Quen nhau từ thủa tóc hoa cài
 Ai biết dòng đời ai mến ai!
 Rồi kẻ lữ-hồ trong bốn biển,
 Và người phong lang khắp đồng đoài...
 Hồn hoa mơ bướm trên cung mộng,
 Nước bạc tìm trăng chốn thủy-đài.
 Kỷ-niệm tình xưa, ai có nhớ?
 Dòng đời ai biết ai thương ai!

★ THU-HƯƠNG

(Nhớ Mùa Thu Vỹ-Dạ, 1936)
 Hân-hạnh mong Thơ họa



• nhớ..

Tha-thuởt người xưa trâm lược cài,
 Là ai, ai nhớ, vẫn thương ai.
 Men tình xao-xuyến mây Hương-Ngự,
 Tiếng sáo hoang-vu đỉnh núi Đoài.
 Gió loạn dù pha màu loạn túc,
 Trăng thu còn ấp mộng Thu dài.
 Hăm-lăm năm nhỉ! Đời chưa cũ!
 Ai vẫn là ai, vẫn nhớ ai!

★ N.V.

GIẤY
BẠC THIỆT

VÀ

1950/1

II-B VIỆT NAM

LÀM GIẤY

BẠC GIẤY

• Trên thế-giới chỉ có độ 100 người chuyên môn có tài năng làm nghề này với đầu óc của người nghệ-sĩ

Ở ngoại ô thành-phố Lít (Leeds), một thành-phố ở miền Bắc nước Anh, có một Công-ty làm giày-bạc. Tuy là một sở-tư nhưng sự canh-gát nghiêm nhặt không kém một nhà máy nguyên-tử hay một kho chứa khí-giới chiến-tranh.

Trong vòng thành đều đều

người ta cũng gặp các ông thanh-trá mắt trừng trừng nhìn hét người nầy đèn người khác. Không một người nào hay một gói đồ gì xuất, nhập mà không bị khám xét ti-mi. Thỉnh thoảng vài chiếc «cam-nhông» chạy vào vòng thành thì liền có xe khác đuổi theo sau canh-giữ.

Những chiếc «cam-nhông» kia dùng để chờ những thùng

PHƯƠNG PHÁP LÀM GIẤY BẠC THIỆT

bằng kim-khí rất nặng tải đi các nước: Thụy-Sĩ, Thô-nhĩ-Kỳ, Thái-Lan, các nước Nam-Mỹ v.v... Mỗi chiếc thùng như thế đựng cả kho tiền vĩ-đại trị-giá bằng giày-bạc.

Những giày-bạc đó do Công Ty Thomas De La Rue in ra. Mỗi tuần lẽ nhà in đó đã in độ 20 triệu tờ giày-bạc cho khắp cả 92 nước trên Thế-giới.

★

Các người thợ vẽ, thợ khắc-bản, thợ in làm trong xưởng nầy toàn là người có biệt-tài cà. Họ sẵn có đầu óc nhận xét rất ti-mi, họ có đôi mắt rất sáng, có đôi bàn tay dịu-dàng, uyên-chuyên, dể làm thỏa-mãn sở-cầu riêng-bié特 của các Ngân-khò, Ngân-hàng của những nước đã đặt in giày-bạc ở Công-ty nầy.

Mỗi nước có một sở-thích riêng-bié特 về họa-tượng của mình. Với Thụy-Sĩ thì phải vẽ những tờ giày-bạc tân-kỳ nhưng đơn-giản. Nước Iran thì muôn có tờ giày-bạc với lối vẽ cầu-kỳ như bức thảm Ba-Tư. Tân-Zélande thì thích lối họa theo mỹ-thuật của mọi đảo Maoris. Cao-Miên thì muôn thuở với hình cô vũ-nữ hay

những tháp nhọn. Còn những nước ở Nam-Mỹ thì thích giày-bạc của mình giống giày-bạc của Huê-Kỳ.

Trước khi in bạc cho một nước nào, Công-Ty De La Rue vẽ một tờ giày-bạc mẫu, tô màu xong gửi về cho Chính-phủ nước ấy xem xét. Nếu tờ bạc mẫu ấy được chấp thuận, bây giờ mới đèn công-việc của người thợ khắc-bản.

Trên thế-giới nầy, kể về người vẽ-kiêu và người khắc-bản giày-bạc lành-nghề chỉ có độ 100 người, nhưng Công-ty De La Rue đã chiêm-mắt 20 người trong nhóm nghệ-sĩ tài ba ấy.

Đa số trong nhóm người xuất-chúng nầy, họ có những tính-nết và cử chỉ giống-nhau. Họ là những người rất trầm-tĩnh, vui đùi, rất kiên-nhẫn, đem tất cả trí óc mình đặt vào công-việc. Nhờ những tính-tinh-tinh ấy họ mới khắc được những nét nhô-nhít trên bản-thép không sai.

Thỉnh-thoảng ta thấy những nhà nghệ-sĩ ấy bắt mặt nhìn qua cửa-sò hàng giờ không nhúc-nhích hay chắp tay sau lưng di-bách-bộ ngoài hành

lang, miệng phì phao khép
thuộc ông vồ.

— Họ làm gì thè?

— Thưa, đó là những lúc họ suy tư, lảng cà tinh thần đặt vào bức vẽ. Ví dụ họ muôn vẽ sao cho linh động cảnh một cánh buồm lướt trên sóng bạc, hoặc cảnh hùng vĩ của những quả núi cao thăm.

Những bản vẽ ấy rất rắc rối. Nó có một giá trị thẩm mỹ để làm hỏng công trình giả mạo. Khoa hình-học đóng một vai trò quan trọng nơi bản vẽ. Những hình tròn, hình khoan, hình tròn ốc thường thường trang trí ở rìa bản vẽ.

Không một người nào có thể vẽ giống người nào nêu họ không có bản chính trong tay. Huống nữa bản khắc lúc đưa lên máy in, chỉ một tí xê dịch của bánh xe răng hoặc con «cần» (came) là bản vẽ đổi khác mà riêng con mắt rất tinh tường của nhà chuyên môn mới phân biệt được.

Chi nói đèn bánh xe răng và con «cần» mà giá đã đèn 16 ngàn Anh-kim tức vào khoảng 2 triệu bạc V.N. Và không phải ai muôn mua những đồ phụ tùng trên này

cũng được. Nhà sản xuất chỉ bán cho những nhà in có thành tích đúng đắn mà thôi.

Một tờ giấy bạc được kè hoàn toàn thì dù người tài ba đến đâu cũng không thể làm giống được. Huống nữa mực và giấy in là 2 vấn đề cũng cam go.

Mực của nhà in De La Rue khó bắt chước. Nó được pha chế với hóa chất riêng và công thức được giữ gìn rất bí mật.

Giấy thì có nhiều hãng làm. Riêng Công ty De la Rue thì được hằng giấy Portals ở Anh cung cấp.

Mỗi tờ giấy in bạc có kèm theo một tờ trình về sự cách biệt nhau từ một phân vuông.

Giấy bạc in xong được đưa vào máy xén. Xén xong đem ra cân. Trọng lượng của giấy bạc đã in, xén xong cộng chung với trọng lượng của những mẫu giấy vụn phải đúng với trọng lượng số giấy lúc mới đem ra in. Việc kiểm-soát này là một yêu-tố tránh sự in thặng.

Điều đáng chú ý hơn cả là lôi in hình bằng mặt lưới ngang dọc mà đường kẽ mảnh hơn sợi tơ.

Lôi in hình bằng mặt lưới này là một cuộc tranh đấu không ngừng giữa nhà in và bọn làm giấy bạc giả.

Bọn làm bạc giả còn gấp một tờ ngại nữa là nhà in vừa phát minh ra một sợi chỉ gọi là «chi an-ninh». «Chi an-ninh» làm bằng chất «bờ-lát-tít» (plastique) mà khi làm giấy người ta cho xen vào giữa bề dày của tờ giấy.

Bọn giả mạo không thể tạo ra được sợi «chi an-ninh», nên đã thay thế vào đó bằng một đường vẽ. Như thế muôn biết giả, thật, chẳng khó khăn gì, người ta chỉ cần lây móng tay cày lên một tí là biết ngay. Hơn nữa sợi «chi an-ninh» còn tạo cho Ngân - hàng một lối kiểm - soát rất nhanh chóng. Người ta có thể bỏ hàng trăm tờ giấy bạc vào một chiếc máy mới phát minh, tờ bạc nào không có sợi «chi an-ninh» thì bị máy thảy ra ngoài tất cả, và đó là những tờ giấy bạc giả.

Người ta búng vào tờ giấy bạc còn mới, nghe tiếng kêu, mà có thể biết được giả chơn.

Có những thu-ngân-viên có lớp da tay rất mỏng tạo cho sự sờ mó có một cảm giác rất

tinh-vi.

Trước thời kỳ Đại-chiến thứ II, tại hảng dầu Shell Sài-gòn, có một thu-ngân-viên người Trung-Hoa tên là Lục-Tô. Anh ta đẽm bạc rất nhanh, và có tài sờ mó tờ bạc mà biết được giấy giả.

Chúng tôi lấy một xấp bạc trăm độ 5, 7 chục tờ — Bạc trăm lúc đó vẽ hình chiếc độc-lư do nhà Đông-Dương Ngân hàng phát hành — bỏ vào giữa xấp một tờ giấy trăm giả. Lục-Tô chặn xấp bạc trên bàn, mắt nhìn lên trần và hai ngón tay cái và trả thoăn thoát đẽm. Hẽ đèn tờ bạc giả là anh ta rút ra đưa cho chúng tôi xem, mắt anh không thèm nhìn đèn. Chúng tôi thử đi, thử lại nhiều lần và lần nào Lục-Tô cũng thành công dễ dàng cả.

Ngày nay, nghệ thuật làm bạc giả càng tinh vi hơn là nhờ những máy ảnh tàn kỳ chụp lại để bản vẽ của tờ bạc rất rõ. Muôn trù gian, nhà in đã tìm ra một loại phẩn (pastel) màu đẽ vẽ, mà những ông ảnh tinh vi đèn đâu cũng không chụp lại được đúng hình vẽ, nhưng với mắt người thường lại trông thấy rõ ràng.

Công ty in bạc này do kỹ sư Thomas De La Rue sáng lập năm 1813. Lúc đầu ông chuyên in hình nồi và in bài cào. Khi tem Bưu chính được áp dụng ở Anh thì ông đặt cả năng lực vào việc in tem.

Qua đầu thế kỷ 19, kỹ nghệ và thương mãi bành trướng khắp thế giới. Mọi người đòi hỏi một thứ tiền nhẹ nhàng để mang theo trong mình. Do đó người ta mới bắt đầu nghĩ in những tờ giấy bạc.

Nhiều nước tự in lây giấy bạc của mình, và dùng phải một tai biến trầm trọng ấy là bạc giả.

Đến năm 1901, chính phủ Xiêm tức là Thái-lan bây giờ, nhờ Ngân hàng Anh in giùm giấy bạc. Nhà Ngân hàng từ chối và khuyên dụ Chính phủ Xiêm phủ thắc việc đó cho nhà in De La Rue. Thì là Công ty này bắt đầu một kỷ nguyên mới: Kỹ nghệ in giấy bạc.

Công việc lãnh in giấy bạc chẳng bao lâu đã xúc tiến mạnh mẽ.

Đến thời kỳ Đại chiến thứ II, một sự việc đã làm xúc động mãnh liệt các Ngân hàng

thế giới. Bọn Đức Quốc Xã muốn phá hoại nền tài chánh của Anh đã cho lưu-hành khắp thế-giới một loại giấy bạc 5 Anh-kim. Đức đã bắt chước in loại bạc này quá đúng, đến các nhà chuyên môn cũng không tìm ra điểm sai được.

Nhưng rất may loại giấy bạc trên phát hành chưa được bao nhiêu thì kết-thúc chiến-tranh ở Âu-Châu.

Vừa rồi người ta vớt được 2 bó bạc giả về loại giấy 5 Anh-kim này. Do đó người ta nghĩ rằng những bản khắc hình giấy bạc kia, bọn Đức Quốc Xã lúc chạy trốn đã quắn xuồng hồ Toplitz ở Áo.

Tài liệu trên này cho chúng ta thấy việc lưu-hành lén lút bạc giả trong mỗi nước, nguy hại đến chứng nào cho một Chính-phủ. Bởi thế, đạo-luật Pénal mà tất cả các nước trên thế-giới áp-dụng là két án khô sai chung thân những người phá hoại nền tài chánh quốc-gia, tức là làm bạc giả.

Ngày nay, những công-tác-viên của Công-ty De La Rue đã tìm ra được những phương pháp mới liên hệ đến giấy và mực in để in những tờ giấy bạc với đặc-diểm điện-tử làm khó khăn thêm cho bọn làm giả một tưng nữa.

• PHƯƠNG-CHI

Bức thư không gửi

TRUYỆN NGẮN

★ Minh-Đức

(Paris)

Cô phàm viễn ảnh bích không tận
Duy kiến trường giang thiên tể lưu

MIỀN còn nhớ chừ, ngày
Châu rời miền núi rừng
đè trở về thành thị, trông
Châu quê mùa quá phài không
Miền ?

Hình ảnh người con gái có
móng tay dài thả tận vai trong
bộ quần áo đen góp chân còn
lầm lem bụi đất, ngờ nghênh
không khác cô mán. Người ta
đưa Châu đến nhà Miền, Châu
ngồi một góc, im lặng, đôi mắt
hở thật to nhìn chung quanh.
Tất cả đều vẫn minh quá đỗi
với Châu.

Mọi người cũng nhìn lại
Châu, hẳn thè, có người còn

mang cả máy ảnh đi theo chụp
cái vẻ mán mường của Châu,
trong lúc các thiều nữ khác
cùng tuổi đều lộng lẫy xa hoa,
cô nào cũng phẫn son, cô nào
cũng rực rỡ. Trong đám hoa
thị thành chọn lọc, sao lại có
một bông hoa hoang dại từ
góc núi nào lạc đền.

Thì rỗi Miền ở đâu đi về,
Miền với bộ quần áo trắng.
Từ mày năm nay Châu chưa
được thầy ai mặc quần áo
trắng. Chung quanh Châu chỉ
có mầu nâu, mầu chàm, hoặc
mầu lá cây, những mầu âm u
để tránh cái ống kính tai quái

cứu máy bay từ trên cao nhìn xuống. Không phải mỗi người chỉ sợ cho chính thân mình mà còn sợ gieo tai họa cho người khác nữa.

Miên trở về với nụ cười ngọt ngào, với đôi mắt nháy đèn. Miên ngạc nhiên, cũng ngạc nhiên như mọi người khi thoát thây Châu ở trong nhà. Miên cũng nhìn Châu, nhưng cái nhìn của Miên có gì hơi khác mọi người, Châu nhìn lại Miên, đôi mắt của rừng núi nhìn thị thành, có thê thảm.

Miên vẫn minh quá và chung quanh Miên chỉ có những tà áo lụa là, những mái tóc uốn cong theo lối mới, những mùi nước hoa già tạo nhưng ngọt ngào thơm. Bảo Miên không ngạc nhiên sao được khi trông thây một cô gái ngồi thu mình gầy gò trong chiếc áo đen, mầu da xanh mét, đôi bàn tay lúng túng hét đưa lên miệng cắn lại đưa xuống vê tà áo. Nhưng Miên vẫn nhìn Châu và trong cái nhìn có gì thắc mắc, Miên muôn tìm hiểu Châu là ai, từ đâu về. Có lẽ Miên cũng không lạ gì, Miên đã biết một phần nào rồi, Châu từ đâu về đây.

Đêm hôm ấy là đêm đầu tiên Châu không lo sợ, từ mây năm nay và nhất là hơn một tháng nay Châu sống trong tháp thóm không biết giờ nào giặc đèn, giờ nào thì phải ôm bọc quần áo chạy trốn theo với đồng bào và giờ nào thì biết đâu mình sẽ bị bắt... Châu bị ôm nằm lại biên giới không một ai quen thuộc, sống trong sự thương hại của đồng bào. Châu còn đang xanh và gầy lảm Miên cũng nhận thấy thế. Nêu Miên biết được Châu đã trải qua mấy ngày nằm quẩn quại trên giường, mê man không cầm thây ngày hay đêm, mỗi lần trở mình là đau như bị ai xé ra từng mảnh, không ăn uống được chỉ còn tưởng chết. Mà Châu ôm gì Châu cũng không biết, nhớ mà chén nước thuốc rề cây của một ông lang đi qua hay vì trời còn thương nên Châu bót sوت, rồi dần dần ngồi dậy và đi được. Vì thê trông Châu mới gầy còm, cái vè gầy còm xanh xao của những kẻ trở về thiều ăn thiều thuốc.

Trăng sáng quá và lồng Châu hoang mang nhớ núi rừng, nhớ những kỷ niệm với

các bạn, với đồng bào, nhớ những hôm nằm mê man nghe máy bay bắn phá chung quanh, nghe mang máng tiếng chân người chạy đi rồi chạy về mà mình vẫn không ngồi giậy được, nhớ những đêm trăng cũ, những giọng hò, những tiếng than khóc những cái xác chết rơi bời phải lầy xèng mà xúc, nạn nhân của những trận bom qua. Lạ lùng chưa Miên khi người ta biết rằng người ta sẽ rời bỏ một cái gì thì tất cả những kỷ niệm cũ đều lần lượt hiện về như níu kéo, như trách móc, như khiêu-khích van lơn. Những con rắn lúc cởi bỏ cái xác cũ, chúng nó có bằng khuông không Miên nhỉ? Chúng nó có buồn không? Chắc chúng nó cũng buồn, vì trong cái xác cũ ấy đã từng ấp ú bao nhiêu lần vui buồn, bao nhiêu kỷ niệm.

Một mình Châu trong đêm trăng, gia đình Miên cho Châu ở tạm thời trong xóm lúc chờ đợi giây tờ, trăng cô đơn chiều vàng lên bờ ao. Đêm vắng quá, xa xa còn rền rì không ngừng những tiếng súng của hai quân đội và sau tiếng súng ấy thê nào cũng có

những tiếng kêu than oán trách, thê nào cũng có những người bị thương, những người chết.

Không biết làm gì, thê là Châu hát lên một mình cho đỡ thây cô đơn, những bài ca cũ mà Châu vẫn thường hát với các anh em từ xưa. Cây cỏ như lắng nghe, đàn dè đàn run cũng ngừng tiếng, hẳn chúng nó đã bão thẩm với nhau có con dê nào mới đèn cũng đang rên siết. Qua hàng dậu, những bước chân dừng lại, có những người láng giềng cũng lắng tai nghe.

Trong cái xóm bé xiu, một chút gì mới lạ mà người ta lại không kẽ lê với nhau « ai ngờ cái cô bé sot rét có nước da vàng ệnh ày mà cũng biết hát ».

Ngày mai lại, Miên với một vài người bà con mang đèn hòa với Châu, Miên muôn Châu hát mãi những bài dạ khúc ấy, Miên cũng hát, giọng Miên âm giọng hệt cái nhìn của Miên. Mọi người đồi với Châu bớt xa lạ hơn một chút.

Nhưng đêm nào Châu cũng không ngủ được, sau khi Miên với các anh em ra về, Châu vẫn còn ngồi một mình ngoài

BÚC THƯ KHÔNG GỬI

sân nhìn bóng mình ngã dần theo bóng trăng, nghe tiếng cá khua động mặt ao. Châu vẫn bị chứng mắt ngủ nhất là mỗi khi có một sự gì quan trọng xảy đến. Không quan trọng sao được khi người ta từ giã một cuộc đời để bước sang một cuộc đời khác.

Ngày mai với ánh sáng vắn minh của thành thị, tìm đâu được nữa hình ảnh bé Châu với chiếc áo xanh chàm, với mái tóc dài chàm lưng, với đôi má hồng lên mỗi khi trời ngợp nắng, đôi giày đứt quai mòn gót lê khắp núi rừng. Ngày mai Châu cũng sẽ tha thoát trong những tà áo nhịp nhàng theo thời trang, rồi phần son, rồi

lựa là, cô Châu cũ sẽ chèt hẳn để nhường chỗ cho cô Châu mới. Không quan trọng sao được phải không Miên.

Tương lai sẽ dành những gì cho Châu, trăm ngàn câu hỏi đang cuồng quay. Chỉ vì thè mà đêm nào Châu cũng thao thức chập chờn lắng nghe tiếng thở của những người chung quanh, lắng nghe bước chân của đêm khuya, tiếng gà sau chuồng gáy sớm.

Châu đợi tiếng gà, những tiếng gà gáy báo tin sáng quen thuộc từ mày năm nay, những tiếng gà thơm ngát mùi đồng ruộng từ đây sẽ càng ngày càng thưa thớt đèn trong đời Châu. Nên buồn hay nên vui đây hờ



BÚC THƯ KHÔNG GỬI

Miên, sắp được gặp cha mẹ, gặp gia đình sau mà buồn được, nhưng tâm linh Châu hoang mang như lo sợ một sự gì quan trọng sắp xảy đến.

Thuyền sẽ đỗ ở bến nào? Cuộc sống sẽ có nghĩa lý gì chẳng hay chỉ là những xác hoa trôi bểnh bông trên sông? Định mệnh sẽ đưa Châu về đâu?

Ai cũng biết rằng Châu không ngủ và mày đêm tiếp Miên phải pha thuốc cho Châu uống mỗi bận trước khi chia tay ra về. Nhờ Miên, Châu đã ngủ được những giấc ngủ gò ép. Tuy gò ép nhưng vẫn còn hơn là những đêm trắng nằm đợi sáng. Nếu cuộc sống cứ kéo dài ra như thè mãi Miên nhỉ... Cái nhìn của Miên vẫn bọc một lớp nhung đen mỗi khi hướng về phía Châu.

Nhưng rồi một đêm sau khi đi ăn về như lệ thường, Châu thấy có những chiếc xe của quân đội đỗ ở trước nhà, thì ra có kẻ vì tư thù đã đi báo với quân đội những điều không phải là sự thật.

Thè là Châu phải rời thành phố ấy, rời cái mái nhà xinh xinh, cái bờ ao nhỏ bé mà Châu

bắt đầu có cảm tình. Châu chỉ biết ngơ ngác nhìn định mệnh rồi nhìn Miên cầu cứu. Miên giới thiệu Châu đèn một chỗ ở khác tạm thời.

Ngày chúng ta có dịp để nói chuyện nhiều hơn một chút lại là ngày cuối cùng, Miên có biết thè không?

Đến đây là hết, Miên nhìn Châu, cái nhìn đầm ấm ngọt ngào như những chiếc bánh đậu xanh Miên đã bỏ theo cho Châu trước khi lên đường... Nhưng trong những cái nhìn, những nụ cười của Miên hôm ấy như có gì vần vương... Chúng ta đều ngập ngừng...

Thuyền máy chở Châu xa dần, xa dần, bóng Miên đứng vây tay còn như đâu đây và tai Châu như còn nghe mãi giọng ngâm buồn buồn của Miên.

Duy kiền trường giang thiên tề lưu...

Ngày nay mỗi lần nhớ lại, cái nhìn của Miên vẫn như còn vần vương trước mắt Châu. Tại sao ngày ấy chúng ta lại không có can đảm nhìn nhau lâu hơn tí nữa, nếu biết trước rằng cuộc đời sẽ vô vị như thè này.

Nếu ngày ấy chúng ta dám táo bạo nhìn nhau lâu hơn một tí nữa thì liệu cuộc đời có thay đổi gì chẳng, hay biết đâu như thế lại hơn... phải không Miên. Mãi đèn hôm nay, bao nhiêu thăng trầm, thời gian đã chống chắt bao nhiêu năm tháng lén nhau xây thành một bức tường khá dày mà cái nhìn của buổi ban đầu ấy vẫn còn như đang thăm tui trước mắt.

Châu không quên đâu, cái nhìn ấy, nụ cười ấy cũng như Châu không quên những cộc thuốc vị hơi đắng do tay Miên pha đèn đã làm Châu sung sướng cảm động, có lẽ từ bao nhiêu năm nay hơn thế nữa, từ thuở bé, Châu chưa bao giờ nhận một cộc thuốc ấy.

Châu tin rằng Miên không giống như những kẻ khác, cảm tình của Miên không vẫn đục, không vụ lợi, không tính toán. Cocket của Miên đưa đèn và bàn tay Miên cũng dịu hiền như bàn tay của người mẹ hiền lúc đưa thuốc đèn cho đứa con thân yêu.

Châu có lầm không Miên? Châu tin chắc rằng Châu không lầm Từ bao nhiêu lâu

sòng trong lo sợ, trong ngò vúc, trong sự tính toán của những người chung quanh, chỉ có một lần và chắc đời chỉ có mỗi một lần ấy mà thôi có người bạn đèn săn sóc Châu không vì bôn phận, không vụ lợi. Vì chúng ta đều biết rằng ngày mai chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa cả.

Cuộc đời, Châu chỉ quen với nó trên lý thuyết, nhưng Châu đã thấy lo sợ và đã biết tự dệt một tấm kén để thu mình vào trong. Còn Miên? Châu không biết gì về Miên cả, chúng ta mới gặp nhau qua những cái nhìn... có thể thôi. Miên nghĩ gì về Châu? Miên nghĩ gì về Miên? Miên nghĩ gì về cuộc đời, Châu không hề biết, nhưng biết để làm gì phải không Miên.

Ngày nay cứ mỗi lần thu chớm về là những cảm giác cũ cũng trở về theo với hơi sương man mát bắt qua cửa sổ, với mẩu lá vàng rơi tả rót, nhớ đèn Miên, Châu cũng bắt chước ai khẽ ngâm lại hai câu thơ của Lý Bạch mà có một lần nào ai đã ngâm :

Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến trường giang thiên tế lưu-

● MINH ĐỨC



(Tiếp theo P.T. 100)

THẨY Đồng-sĩ-Bình, thông-phán Tòa-sứ Qui-Nhơn, cùng một lứa tuổi và một chí hướng với Bửu-Dinh ở Huế, Nguyễn-an-Ninh ở Saigon, Nhượng-Tống ở Hà Nội, là những nhân-vật điền-hình của thế-hệ thanh-niên trí-thức cách-mạng 1925. Một số rất đông học trò các trường Trung-học Pháp-Việt, Nam và Nữ, ở ba kỳ, và sinh-viên Cao-dâng Hà-nội, đều chịu ảnh-hưởng trực tiếp của mấy bậc đàn anh kia. Chính họ đã truyền-cảm cho lớp thiếu-niên 1925 tinh-thần ái-quốc, tư-tưởng cách-mạng, mà hai cụ Phan-bội-Châu và Phan-châu-Trinh ở Hải-ngoại mới vẽ, là hai

thần-tượng tuyệt đối đê họ sùng bái, tôn-thờ, tha-thiết, thương yêu.

Tôi nói «thương yêu», vâng! Vì lớp trai trẻ, cả gái lẫn trai, của thế-hệ 1925, đã đê trái tim của họ rung-cảm mãnh-liệt lần đầu tiên bởi tình yêu Nước mà hai nhà chí-sĩ Phan-Bội-Châu và Phan-Châu-Trinh là hai hình ảnh thiêng-thiêng rực-rỡ. Những mối-tình khác đều chỉ phụ-thuộc mà thôi. Lòng ái-quốc bộc-phát sôi-nỗi, đột-ngột và hăng-hái cho đến dõi họ đã tự động đê tang cho Cụ Phan-châu-Trinh khi cụ chết ở Sài-gòn năm 1926, họ lập bàn-thờ ở khắp nơi đê tế vong-linh của Cụ, và họ có thể tình-nguyện chết theo nếu Cụ

Phan-bội-Châu bị án tử-hình năm 1925.

Chính trong làn gió cách-mạng nồng-nhiệt lôi-cuốn ấy, trong tình yêu nước thiết-tha đậm-ấm ấy mà đã nảy-nở ra tinh thần hy-sinh dũng cảm của Cô Nguyễn-thị-Giang, Nguyễn-thị-Bắc và trăm nghìn cô Bắc cô Giang khác, và trăm nghìn Nguyễn-thái-Học khác, trong đám thanh thiếu niên nam nữ học-sinh.

Không phải riêng một Thầy Đồng-sĩ-Bình điên-cuồng, kêu thét vì quốc-hận, không phải riêng một cậu học trò 16 tuổi như Tuấn cũng đau đớn khóc han cho «Vòng hồn Tồ-Quốc», mà hầu hết thế-hệ thanh-thiếu-niên thiêng nữ toàn nước «An-Nam» đều bồng-bột sôi nổi với tinh thần cách-mạng, tuy hay còn ngầm-ngầm, e-dè, chưa bùng ra quyết-liệt.

Huế, ngày 14-12-1925
tức là ngày 29 tháng 10, năm Ất Sửu.

Mon Cher ami Tuấn, (1) (2)

Em muốn viết thư này thiêt gấp gởi vô cho anh, đề anh biết rằng ngày 9 tháng 12 vừa rồi, các cô trợ-giáo trường Đồng-

(1) Những người có học chữ Tây thời ấy hay dùng tiếng Pháp ở chỗ nào mà nếu dùng tiếng Việt thì thấy ngượng, hoặc mắc-cờ, hoặc nói không hết ý-nghĩ của mình. Đó chỉ là thói quen, được thông dụng khắp nơi nên cho là tự-nhiên.

(2) Anh Tuấn, bạn thân của em.

Có điều làm vinh-dự nhất cho các cô giáo và nữ-sinh trường Đồng-Khánh, Huế, là trường nữ Trung - học độc nhất của xứ Trung-Kỳ đã hăng-hái hơn tất cả các trường khác ở toàn xứ An-Nam trong việc xin ân-xá cho Cụ Phan-bội-Châu.

Một buổi sáng thứ hai, trong giờ chơi, Tuấn được anh Cai trường kêu xuống Văn-phòng nhận một thư bảo-dàm. Tuấn mừng quýnh tưởng là thư nhà gửi măng-đa vô cho. Ra khỏi Văn-phòng, Tuấn xem nét chữ trên phong bì và dấu bưu-diện đóng trên con tem, biết ngay là thư của cô Nguyễn-thị-Lài, học-trò trường Đồng-Khánh Huế, bạn thân của Tuấn. Tuấn chạy ra phía sau trường, ngồi một mình trên bãi cát, mở thư ra xem. Nét chữ của cô Lài, đều dặn, tẽ-nhị, rất dễ thương. Lài viết :

Khánh và học trò tại em, có đồng ký một giây thép như sau đây gởi ra quan toàn quyền Alexandre Varenne ở Hà-nội, Bắc-kỳ : « Gougal Hanoi — Nous institutrices et élèves collège Đồng-khánh avons honneur demander à votre bienveillance grâce pour patriote Phan-Bội-Châu » (3)

Nhưng giây thép đó không gởi đi được, anh biết tại sao không ? Tại ông Chánh sở giây thép không dám gởi đi và đưa trình bên ông Khâm-Sứ Pierre Pasquier.

Ông Khâm sứ liền sai một ông Thanh-trा Mật-thám tới trường Đồng-khánh, kêu hết cả các cô Trợ-giáo và học trò tựu lại trước mặt bà Đốc, (bà Dầm) và hỏi : « Ai viết cái giây thép này ? » Tức thì có cô Trợ Mân bước ra đọc cho ông Thanh-trा Mật-thám nghe bản chữ Tây như sau :

« Je déclare être de celles qui ont décidé l'envoi du télégramme à M. le gouveneur général Varenne, et je vous présente mon amie, Mlle.. qui est décidée à supporter avec moi les conséquences de notre acte collectif. Nous n'avons pas à consulter notre Directrice pour une faveur que nous demandions au Chef de la Colonie en dehors du domicile administratif. Nous protestons contre le fonctionnaire des Postes qui s'est permis, après avoir reçu notre argent, plus grave que ce télégramme était adressé à Monsieur le Gouverneur Général. Nous n'avons pas à rougir de notre acte et n'avons suivi l'exemple de nos sœurs de Hanoi qui ont arrêté la voiture du gouverneur général pour lui remettre une supplique en faveur de notre héros national. Nous n'avons reçu aucune suggestion du dehors. Nous avons agi en femmes annamites et non comme institutrices et élèves du collège. » (4)

(3) Quan Toàn-quyền Hà-nội. Chúng tôi trợ-giáo và học-trò trường Đồng-Khánh, trân-trọng xin ngài rộng lượng ân-xá cho nhà ái-quốc Phan-bội-Châu.

(4) Tôi xin nhận là có cùng với các bạn gái quyết định gởi giây-thép

rà quan Toàn-quyền Varenne, và tôi xin giới-thiệu với ông đây là Cô X. bạn tôi, đã cùng nhau quyết định chịu hết cả những hậu-quả của hành động tập thể này. Chúng tôi không có xin phép bà Đốc-học của chúng tôi vì một ân-huệ mà chúng tôi gởi xin quan

Anh à, tại em đều lợ-tợ cho hai cô Trợ sẽ bị bắt bỏ tù nhưng may quá, ông Thanh-Tra đứng im-lặng nghe rồi xin cái tờ khai kia để đem về trình với quan Khâm-sứ. Sáng ngày hôm qua, là ngày 13-12-1925, bà Đốc kêu cô Trợ Mân bảo rằng ông Chánh sở Giây-thép mời cô Trợ ra tòa Giây-thép để lấy lại số tiền (số tiền gởi điện-tín, mà điện-tín bị giữ lại, không gởi).

Anh Tuấn à, mấy bữa rày ở Huế xôn-xao lắm. Ngày Vua Khải Định chết (các quan nói là Vua băng-hà) là ngày 6-11-1925, dân Đế-Đô Huế chỉ nô-nức chờ coi đám tang mà thôi. Đám tang của ông Vua thì lớn lắm nhưng học-trò và các cô Trợ Giáo không có chút gì cảm-động, vậy mà việc Cụ Phan-Bội-Châu thì lại làm cho cả trường mất ăn mất ngủ, ngày đêm lo sợ, buồn-rầu, lạy Trời làm sao cứu cho nhà Chí-sĩ An-Nam khỏi chết!

Còn học-trò trường Qui-Nhơn mình có làm gì không, anh Tuấn? Bữa trước anh có được thơ của em chớ? Rồi anh có nói chuyện với mấy ảnh, có rực-rịch gì không? Em chờ thơ anh quá chừng mà không thấy anh trả lời. Sao vậy anh? Em thăm anh bình yên mạnh giỏi.

Votre amie qui pense toujours à vous. (5)

NGUYỄN-THỊ-LÀI

Tuấn đọc đi đọc lại thư của Lài hai, ba, bốn lần. Rồi Tuấn mặc cổ cầm thư chạy đến nhà mấy

đứa bạn, Quỳnh, Thu, Tố. Tuấn nói :

— Học trò Qui-Nhơn mình dờ-

Toàn-quyền, — ở ngoài phạm-vi nhà trường. Chúng tôi phản đối ông Chánh sở Bưu-điện đã nhận tiền của chúng tôi để đánh điện tín, mà lại không gởi điện-tín ấy đi. Càng trầm trọng hơn nữa, là chính điện-tín ấy chúng tôi gởi ra quan Toàn-quyền. Chúng tôi không hỏi-hận lý gì về hành động của chúng tôi, chúng tôi chỉ treo gương của các bà chị của chúng tôi ở Hà-nội đã chặn xe hơi của quan

(5) Người bạn thân của anh, nhớ anh luôn luôn.

quá! Thua xa học-trò con gái trường Đồng-Khánh! Tao xấu hổ lắm, tao không dám viết thơ trả lời cô Lài. Quỳnh bảo :

— Tụi Đồng-Khánh nhở có mấy cô Trợ có đầu-óc. Còn mấy ông Thầy Giáo của trường mình ông nào ông nấy sợ Tây như sợ cọp, tối chỉ lo xồ tam-hường và đánh tú-sắc, còn làm khỉ gì được.

Tố nói thêm :

— Phải có mấy ông cầm đầu thì tụi học-trò mới dám làm chớ! Mấy coi, ông T. thì lo xồ tam-hường, ông Th. thì ở nhà ôm vợ, ông V. thì đánh tú sắc, chỉ còn ông đốc Bình thì không nghe ông nói gì.

— Tụi mình chạy lại thầy Đồng-sĩ-Bình, hỏi ý thầy xem. Học-trò Quốc-học Huế cũng có làm đơn xin ân-xá cho cụ Phan. Qui-nhơn mình ngủ gục hết trọn hết trời thế này sao?

Đêm ấy, bốn tró liền kéo nhau đến nhà Thầy Đồng-sĩ Bình. Thầy Bình nói :

— Tôi đã gởi bài đăng trong báo ở Saigon đề kêu ân-xá cho cụ Phan-Sào-Nam. Còn các anh, về phần học-trò, phải tự làm lấy chớ! Cũng như ở Huế, trường

nào làm riêng trường đó mới được.

9 giờ khuya về nhà Quỳnh, trót Tuấn hăng-hái lấy bút viết nháp cái giây thép đẽ gởi ra Quan Toàn Quyền, Tố, Quỳnh, Thu, chuyền nhau xem : điện-tín viết bằng Pháp văn như sau đây :

Gougal Hanoi.—Nous, élèves-Collège Qui-nhơn, vous serions-reconnaissants accorder grâce à notre grand Patriote Phan-Bội-Châu.

Quỳnh bỏ bớt chữ collège, Tố thêm mấy chữ : « vouloir bien ». Thu thêm très trong câu notre-grand Patriote. Nhưng rồi không lẽ 4 đứa ký tên ? Phải có cả trường ký chứ ? Làm sao lấy chữ ký cả trường ? Lỡ Ông Đốc biết thì sao ?

Bốn đứa bàn đi bàn lại suốt một đêm. Đến gà gáy sáng, Tuấn đề nghị đừng ký tên gì cả, cứ đánh đại cái giây thép mệnh danh là toàn thể học-trò trường Qui-nhơn, rồi lờ xẩy ra chuyện gì thì 4 đứa mình cùng chịu tội. Nhưng dấu kín đừng cho học-trò trong trường biết. Vì đa số học-trò trường Qui-nhơn hối đó còn sơ-sơ... Chính 4 đứa này tuy hăng-hái làm nhưng vẫn vẫn sơ-sơ... vì

không có người lớn đỡ đầu. Dù sao cũng nhất định gởi cái giày thép, nhưng lại không có tiền. Bốn đứa đều không có một xu, chưa đứa nào được mǎng-đa ở nhà. Sáng tinh sương, thành phố còn ngủ, Quỳnh và Tuấn chạy tới gõ cửa thầy Đồng-sĩ-Bình, dưa thầy xem cái giày thép. Thầy gật đầu khen :

— C'est très bien ! C'est
très bien ! (Giỏi lắm ! Giỏi
lắm !).

Xong Thầy móc túi áo lấy ra
cho 1 đồng bạc mới tinh. Đồng
bạc tròn, chung quanh có răng
cưa, trong có khắc hình « bà
Đầm-Xèo » và có vòng chữ :
République Française » (Cộng-
Hòa Pháp). Đề đồng-bạc trên
đầu ngón tay, cầm cán bút băng
sắt gõ vào, nó kêu « Keng ! »
rất thanh.

Hai đứa học trò mừng quỳnh,
cầm đồng bạc chạy về đưa cho
hai đứa bạn nằm nhà chờ kết
quả. 8 giờ sáng, Quỳnh và Tuấn
làm đơn khai dối là « malede »
xin phép Thầy cho nghỉ một
buổi.

Hai đứa rủ nhau đi ra nhà
giấy thép. Tòa bưu điện đông
người ra vào. Tuấn gấp tờ giấy

điện-tín bỏ trong túi áo, không
dám lấy ra vội. Đợi lúc vắng
người, hai trò đến đưa cho Thầy
Thông giây thép coi, và trao luôн
đồng bạc mới tinh. Nhưng Thầy
Thông giây thép xem xong, trộn
mắt, lấy tay làm dấu cho hai trò
đi vòng ra phía sau tòa bưu-diện.
Hai đứa ra đến đây thì Thầy
Thông đã đứng đấy rồi, tay còn
cầm tờ giấy của Tuấn. Thầy
tron mắt ngó Quỳnh và Tuấn,
và nói khẽ:

— Các trò muôn ở tù phải
không ? Ai bảo các trò gọi cái
giây thép này ?

Tuấn nhẹ răng cười (Tuấn có
tật nhẹ răng cười mỗi khi lính-
quýnh khó trả lời).

Quỳnh bảo :

— Hết thấy học-trò trường
Qui-nhơn.

Thầy Thông bảo:

→ Các trò dừng có làm bậy !
Đã có lệnh của Quan Sứ dặn quan
Rơ-xo-vơ hễ có ai đánh giây thép
xin ân xá cụ Phan-Bội-Châu thì
đừng gởi, và đưa giây thép lên
cho Quan Sứ coi.

Hai cậu học-trò nhìn nhau
Quay về Tuần:

— Sao mầy?

Tuần nhe răng cười

— Sao là sao?

Thầy Thông bảo tiếp

— Tôi thương hai cậu. Còn
tôi cũng có học trong trường,
nếu có chuyện gì nó cũng bị
đuối như các cậu vậy. Thôi, tôi
can hai cậu, xé bỏ cái giấy
này đi ! Nguy-hiem lầm !
Nên kín mõm kín miệng, tôi
không có trình lên ông Rơ-xơ-
vơ đâu.

Quỳnh Lại Ngó Tuần

— Sao mây

Tuần chỉ biết nhẹ răng



* THẾ LÀ CĂN THÂN HƠN

Một viên chức tư-sở nô đì vào bàn giấy, ngồi phịch xuống ghế, ra dáng uể-oải, miệng ngáp dài.

Một đồng-nghiệp thẩy thế hởi

— Tối hôm qua bồ làm gì mà bây giờ mệt-nhọc thế?

— Tôi qua đi dự tiệc rồi khuya đi gần sáng mới về đến nhà sợ vợ truy mình nhẹ nhẹ thay áo quần nhưng rủi ro cũng lúc ấy, vợ bỗng thức dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi: « Kia ! Mình đã thức dậy rồi đấy à ! »

Muốn êm chuyện, mình cũng « Ủ, nay phải đi làm sớm ! » rồi
nhè nhẹ mặc áo-quần trở lại mà đến đây!

nhắn người sương gió

* H.L. HOÀI VIỄN - PHƯƠNG

(Đất Vinh 13-6-62)

Sương gió ai đã biệt cuối trời
Tóc xanh còn đượm vết sương rơi
Làn môi tươi thắm còn in nét
Phong sương, đã hẹn dẫn thân rời

Trót hẹn thân này với núi sông
Dám đâu xem nhẹ gánh tang-bồng
Gian-nugy đâu quản, người chính khách
Máu thắm còn đây, giống Lạc-Hồng.

Môn nguyễn chưa người, nhưng ước mơ ?
Người đã say với mộng giang-hồ
Tim xuân tám hướnq phong-trần nhỉ ?
Hay vì xuân đẹp, khóc nàng thơ ?

Vì muốn nàng thơ mãi suốt đời
Là người lý-tưởng của mình thôi
Nên đi thương nhớ buồn e-ấp,
Hay cuộc từ-ly lỡ mộng đời ?

Đời ! Có chi băng, cảnh biệt-ly,
Lệ sầu còn đượm uốt hoen-mi
Khăn hồng ướp lệ chiều ly-biệt
Lệ rơi song cửa tiễn người đi.

Một sớm ai đã chẳng hẹn về,
Bên rèm liễu rủ nàng lê-thê.
Gió như ngưng động buồn ly cách,
Tiễn người ra tận chốn sơn-khê.



thư về mẹ

* Thanh-Nhung
(Tokyo)

Tokyo ngày... tháng 1-1963

Me thương yêu của con,
Làm sao con diễn tả được
cảm nghĩ của con khi nhìn thấy
tuyết rơi lần đầu tiên trong
đời, hờ Me ?

Nếu có Me ở bên con lúc
này thì dấu con không thồ lộ,
Me cũng hiểu được tâm trạng
con ra sao, bởi vì trong bao
nhiều năm qua sống với Me,
con đã chẳng luôn luôn đồng
cảm xúc với Me là gì ! Nhưng
chiều nay ở một phương trời

xa lạ, con cô độc trong cái giá
lạnh, trong màu sắc đơn sơ mà
tuyệt vời của trời đất. Mẹ ở
miền nhiệt đới nồng ấm quanh
năm có còn thông cảm sâu xa
niềm cảm xúc của con không ?

Con đứng bên cửa sổ nhìn ra
ngoài trời. Những giọt tuyết rủ
nhau bay nhẹ nhàng trong không
gian mỗi lúc một nhiều cho tất
cả cảnh vật lung linh mờ ảo.
Cỏ cây nở những bông hoa nõn
nà dù hình thái và những mái
nhà đằng xa như ẩn vào mây.
Con nao nức trong một cảm
giác lạ lùng và bỗng dừng rung

rung muỗn khóc. Ngày xưa khi còn ở quê nhà, con vẫn thường bị bạn bè chế riếu vì cái tội hay khóc trước những cảnh sắc tuyệt đẹp. Nhưng hôm nay con biết con khóc không phải chỉ vì thế đâu, Me ơi! Có một cái gì khác nữa do hình ảnh những giọt tuyết gợi nên. Tuyết rơi không có lời thánh thót của mưa đánh thức trong hồn nỗi sầu thương muôn thuở, mà trong cái lặng lẽ của nó có một vè gì như là sự nhẫn nhục chịu đựng, trong cái âm thầm của nó con cảm nghe «một âm điệu xa vắng như tự một cõi nào mong nhớ vọng về». Con yêu mến đến phát khóc được trước những sắc thái thâm trầm đó của tuyết bởi vì con vừa nhận ra rằng đó là biểu hiện những sắc thái cao đẹp của hồn Me.

Có phải cái âm điệu xa vắng kia là niềm âu yếm mà me gửi về cho con qua thần-giao cách-cảm không mà con bỗng mơ hồ được vuốt ve êm ái trong hồn? Quê nhà hẳn trời đang trở lạnh, một cái lạnh nhẹ nhàng vừa đủ cho các em con sà vào lòng Me làm nũng. Me chắc đang tự hỏi con gái Me ở phương xa làm gì, cũng như con

dang vẽ ra trong trí tưởng tượng của con hình ảnh Me nghiêng mình trên đứa em thơ đang say ngủ. Con giữ mãi hình ảnh đó, cái dáng lặng lẽ của Me biều hiện sự nhẫn nhục chịu đựng tất cả đắng cay của cuộc sống để gây dựng tương lai cho các con Me, Me ơi! Tình yêu thương của Me rộng như biển cả mà con chỉ là một làn sóng nhỏ trong lòng đại dương. Chính vì tình thương bao la đó mà Me đã rút lòng cho con đi tìm một chân trời mới lạ và quang đãng hơn cho tâm hồn con. Suốt đời con, con sẽ không bao giờ quên được những lời Me viết: «Không ai hiểu thấu tận đáy tâm hồn Me, nét sâu kín nhất, Me ấp út thương yêu cái tâm-hồn lảng mạn của con, cái nét thơ trinh bạch và hương yêu nồng nàn thuần khiết của con; dầu đã vấp mẩy lần yêu, con vẫn chưa gặp một đối tượng nào xứng đáng, tương-dối với hồn con. Me thấy con ở nước nhà sẽ bị những mối tình tầm thường ấy phiền nhiễu như những con nợ tính toán nên Me chịu xa con, cho con đi tìm Quê Lặng».

Con đã xúc động đến ớn lạnh cả người vì sự cảm thông của

Me với tâm tư con. Đã nhiều lần con tự hỏi làm sao con lại mạnh dạn ra đi dù xưa nay con vốn rất sợ phải sống xa những người thân thuộc. Con đã trả lời bằng nồng hồn hồn mà con ấp út từ khi chớm tuổi dậy thì, bằng một chân trời văn minh sẽ cho con nhiều kiến-thức mới mẻ. Nhưng vì lần tránh sự thật hay vì không kịp nhận chân được nét sâu kín của chính lòng mình mà con đã phải đề cho Me thay con khám phá ra rằng nguyên do mạnh mẽ nhất thúc đẩy con ra đi chính là tình cảm của con. Con thẳng thắn công nhận nguyên do này mà không may may sơ thiên hạ chê cười, bởi vì cái gì là yếu-tính của người con gái nếu không phải là sự nghiêng chiêu theo lý lẽ của con tim?

Vâng, chính thật là con chạy trốn những mối tình đã ràng buộc con vào một quãng đời nhỏ hẹp tâm thường, mà mỗi một lời nói, một cử chỉ yêu thương chỉ là một cơn gió nặng nề đi qua không đủ sức nâng hồn con cao vút chín tầng mây. Từ thuở bắt đầu biết mơ mộng, con vẫn mong mãi mãi hồn con trong như ngọc đẽ kết tụ bao nhiêu ánh sáng tinh thần đẹp đẽ tự

một cõi nào cao quý nhất. Con sợ sống cuộc đời tầm thường với những cảm xúc không vượt quá ranh giới của tình yêu chiếm-hữu, với những tư tưởng bị giới hạn trong bản ngã vị kỷ và nhỏ bé của một con người. Thế mà, trong bao năm qua, con đã quay cuồng trong sự sống tầm thường ấy, đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác mà chẳng bao giờ mãn nguyện.

Có những phút lắng đọng tâm tư, con tự hỏi phải chăng cái lảng mạn thuần khiết đã vô tình đưa con vào cuộc sống đầy đầy những cảm xúc dễ dàng đó, và rồi con tự thấy chán ghét mình như đã từng chán ghét cái biến-dịch không ngừng của cuộc đời. Con đem ý đó ngỏ cùng Me. Me cười âu yếm: «Tâm hồn thi-si là một cánh bướm trong vườn hoa; đó không phải là một điều xấu xa đáng ghét». Nhưng Me ơi! Cánh bướm non của Me lại khờ dại bay vào một vườn hoa có sắc không hương, một mỏi rã rời đôi cánh mà không dừng lại được vì chưa tìm ra cành hoa thơm ngát của lòng mình. Phải đợi một hơi gió thoảng đưa hương thơm của một loài hoa chưa biết đến ở

một phương trời xa, cánh bướm
mới tinh ngô tìm được lối thoát
khỏi vườn hoa nhỏ hẹp tầm
thường kia. Đôi cánh pháp phói
bay với niềm vui sáng rõ tâm
hồn, giờ đây con bướm dại đang
say sưa đi tìm một loài hoa đẹp
cao quý hơn đê lăng quên những
màu hoa đã gây niềm thất vọng.

Me ơi! Bây giờ thì những niềm
đau cũ hẫu như đã lui vào tiềm
thức của con rồi. Những xót xa
cay đắng của dĩ-vãng chỉ còn là
những bóng dáng mơ hồ như
trong một giấc mơ. Một người
bạn viết cho con: «Nhưng hãy ý
thức lấy diêm-phúc của Nhung.
Được chạy trốn một cái gì mình
muốn quên lăng chẵng phải là
một điều may mắn hay sao?»
May mắn và diêm-phúc thật đấy
phải không Me, bởi vì con chẳng
bao giờ cảm thấy mình là một
con thiêu-thân lao đầu vào ánh
sáng của ngọn-dèn-tình-yêu nồng
cạn nữa. Nhưng Me thương yêu
của con! Đề đánh đổi sự quên
lăng đó, con phải trả một giá khá
đắt là sự xa cách nghìn trùng của
Me với con.

Con chẳng biết sự đánh đổi
này có tương xứng hay không.
Con chỉ biết rằng có những
chiều trời Tokyo lạnh giá như
hôm nay, với một hồn thơ run

rãy và với niềm ray rứt nhớ
thương, con thèm khát vô biên
được khóc trong lòng Me như
ngày xưa đê cảm thấy tâm tư
đầm ấm và yên-tĩnh lại dưới bàn
tay dịu mềm ve vuốt của Me.

Niềm xót xa tưởng vọng giờ
đây con chỉ còn biết ngõ cùng
vạn vật. Con gửi vào không
gian trọn nỗi lòng thường nhớ
triển miên. Trời trở nên sáng rõ
sau cơn mưa tuyết. Hồn con
thở nhiên cũng cao vút nhẹ
nhàng. Phải chăng tâm hồn Me
đã nương theo những giọt tuyết
về đây cho hồn con trong sáng
như màu sắc của đất trời ngoài
kia? Con tin là thế vì như Me
đã nói, tuy xa con nhưng tâm
hồn Me lúc nào cũng gần con
lắm. Không có một mối tình
nào vĩnh cửu bằng tình me yêu
con, và không có hình ảnh
nào ghi đậm nét trong tâm
con như hình ảnh Me, phải
không Me?

Con xin dừng ở đây vì
không biết viết gì thêm nữa.
Ý nghĩ về sự gần gũi với
hồn Me làm ấm áp lòng con và
chiếm trọn tâm tư con rồi,
Me ơi.

Thương nhớ Me hơn hết mọi
sự trên đời.

Con gái của Me,

• THANH-NHUNG

tôi sợ...

★ LY-HƯƠNG
(Vịnh-Bình)

Tôi sợ rồi đây phải biệt ly
Nói làm sao xiết lúc phân kỳ
Gặp chí giây phút rồi xa mãi...
Ôi! sợ làm sao phút biệt ly

Tôi sợ nhất là câu sinh ly...
Làm sao cho mắt cảnh phân-kỳ?
Người đi kẻ ở, lòng tê tái
Có những đêm dài lệ ướt mi

Tôi sợ năm nay tôi hỏng thi
Trời ơi! còn biết nói năng gì?
Còn chi mà ước mà mơ nữa
Mộng cả tan rồi, ôi! hỏng thi

Tôi sợ rồi đây tay trắng tay
Có còn an-ủi « tháng năm dài »?
Hay buông lời nói câu chua chát?
Rượu đời chưa nhấp đã đắng cay

Tôi sợ đến ngày kia xa xôi,
Mộng cả theo giòng mây nước trôi
Trời ơi! đời tàn trong ngõ tối.
Mộng cả tan rồi, sương gió ơi!

Tôi sợ rồi đây lạc dến đường
Cỏ hoa đều phủ một màu thương
Thương cho những kẻ thời không gặp
Đến ngàn năm nữa hận còn vương

(Xóc-xa, xóc-xách,
Lốc-cốc, lách-cách)
Bốn vó ngựa đều
Từ mờ sương đến vân chợ chiều,
Trưa phô ngủ, bài nhạc quen vẫn trôi.

— Xe đã cũ càng
Sao ông không đồi ?
Em ngờ nghêch hỏi,
Lão quay nhìn, không nói, cười vang...
Đường trưa im, lão kè chuyện sang dèng,

— Lâu, lâu lắm.. hai mươi năm rồi phải,
Con đường này, đá : quang trãi, quang không.
Khách chờ xe thường tựa gốc sầu-đông.
Giờ chõ ấy, thay trống cây hoàng-điệp.
Cứ cách nhặt, một bóng hồng khép-nép
Nǎm cheo khăn rǎn, tay kẹp tập dày : Thơ
Vừa lên xe, khách đã hỏi xem giờ.

— Sao gấp vậy ?
— Dạ.. ánh chờ tội nghiệp !
« Ánh » là ai ? — Thường đưa xe, tôi biết :
— Bài thơ rồi tha-thiết quá, hén ông xe ?
Còn bài đây, ông có muốn nghe,
Ánh vừa viết tặng tui trưa bữa trước ».
Tình họ đẹp, mượn bút nào tả được.
Có bao giờ.. xe thồ-mộ đón đâu ?
Nhưng xe tôi làm việc ấy lần đầu,
Cũng lần cuối ! — À, đến đâu cháu xuống ?

Bài ca ấy, lão ơi, cháu muôn
Phò dùm cho đoạn tiếp có được chăng ?
Lối đi, về chừ vẫn nèo Chi-lăng —
Đồng Ông-Cô, duyên tràn, ai đã đẹp !
Anh tôi cũng làm thơ,
Cuối tuần tôi đến chép.
Hai đứa cũng nghèo,
Tình đẹp hẳn như ai !
Chúng mình, điệp khúc thứ hai !..

18.- Sáu bà vợ của

ANH - HOÀNG **HENRI VIII**



Yêu nhau lắm..

CHÉM nhau đau !

Còn rắn bé cưng của Trầm !», « Cái đồ ngọt-
ngọt-chua-chua của Trầm !»
« Vị thuốc-độc mê say của Trầm »,
Đấy là những câu mà Vua Henri VIII thường dùng để nói với Anne Boleyn, cô gái diễm-kiểu
15 tuổi, tình-nhân của Vua. Có khi Vua gọi bằng tên tắt, thân
yêu hơn : « Nane ! » Một buổi tối, Nane vào Cung-diện thăm Vua.
Đang đứng nói chuyện, cô nhὸng

nhéo kêu :

— Ô, sao tự-nhiên em nghẹt
thở thế này !

Nhà Vua vội - vàng đền gền
xoắn-xuýt hỏi :

— Làm sao ? Làm sao ? Em
làm sao thế ?

Nane giã vờ thở khó khăn, và
khẽ bảo :

— Bệ-Hạ cởi hộ cái cooc-xê
cho em, để em dễ thở một tí.

Henri VIII sung sướng thò tay
vào người Anne Boleyn để cởi cái
corset. Lớp vải tụt xuống, để lộ
ra hai vai và nửa thân người thiếu
nữ trắng như ngà và mát rượi,

thở ngát. Dưới lớp áo sơ-mi mỏng, nhà Vua thấy rõ bộ ngực của mỹ-nhan, vun tròn và thu hút. Vua tưởng đâu sẽ chiếm được dễ dàng tấm thân quý báu ấy, nhưng Anne Boleyn cười ứ-rượi chạy đi trốn. Nhà vua bụng phè chạy đuổi theo, thở ống-oc. Khi đuổi bắt được người yêu, nàng quỉ quái quỳ xuống chân Vua, lâu:

— Xin Bệ-hạ tha lỗi cho em. Em là con gái còn trong trắng. Em chỉ trao thân lièn này cho người nào mà em yêu cơ !

— Thế nghĩa là Nane không yêu trâm sao ?

Tâu Bệ-Hạ, kẻ liệt nữ nầy thường tâu với Bệ-Hạ rằng nó nhất định trong đời nó sẽ không làm một điều gì tội lỗi. Trong lúc Bệ-Hạ đã có vợ rồi, mặc dù em có yêu Bệ-Hạ thế mấy đi nữa, nhưng nếu em dâng cái xác phèm nầy cho Bệ-Hạ thì hóa ra em là kẻ xúi-giục Bệ-Hạ phạm tội thông dâm ư ? Thật em không gãy !

Henri VIII hết van vỉ đến 1-ôι, hết khẩn-khoản cầu xin, đến hăm he dọa-nạt, nhưng Anne Boleyn vẫn mặt mực chói ử. Anh-Hoàng đành chịu thua cô con gái ông Đô-trưởng. Một hôm, trong bữa tiệc có đông đủ Triều-thần, và các vị đại-sứ, cùng các quý phu-nhan, nhà Vua bảo Anne Boleyn :

— Nếu Nane không tuân lệnh



Henri VIII

Trâm, Trâm sẽ truyền lệnh bắt Nane giám vào Tháp London.

Nghe nói sẽ bị bắt nhốt trong Tháp London là nơi mà ai vào đây chỉ còn chờ cái chết mà thôi, Anne Boleyn râu râu nét mặt, và đề cho Vua thấy hai hàng châulà úa tuôn trên đôi má ửng đào. Vua lại gần, bảo :

— Nane sợ ?

— Bệ-Hạ không thương em, mới lăm dọa em thế ! Nhưng ta em chěi chứ em không thè làm vừa lòng Bệ-Hạ.

Nhà Vua lúc minh, không biết nói sao được, bèn quay lại kiểm

chuyện là mắng các vị Bộ-trưởng, và cầm cả cây gươm đập vào những con chó của ngài.

Về phòng riêng, lần này nhà Vua quyết-định ly-dị Catherine d'Aragon để cưới cho được Anne Boleyn. Ông ngồi lại bàn, viết bức thư cho cô gái đẹp. Ông rắng chải chuốt câu văn, thành bức thư tình-tự sau đây :

« Nếu em vui lòng làm tròn b^n phận của một người yêu trung-thành, và hiến cả tâm hồn lẫn thể xác cho Trâm, Trâm xin hứa với em rằng Trâm sẽ đuổi ra khỏi tâm tư của Trâm, ra khỏi tình yêu mến của trâm tất cả những người đàn bà nào ghét em. »

Anne Boleyn khoái lâm. Cô hanh-diện, vì mới có 15 tuổi mà được nhà vua có uy-thể nhất ở Âu-châu quỳ bên chân cô, van xin cô một tình yêu ! Nhưng cô nhất định giữ ngọc gìn vàng, chỉ chịu hiến thân cho Vua khi nào cô là chính thức Hoàng-Hậu nước Anh mà thôi. Vua mà còn có vợ, thì không bao giờ cô chịu mất trinh cho Vua.

Trước thái-độ cương-quyết chối-tử của Anne Boleyn, không những Henri VIII không giận nữa, mà nhà Vua lại càng say-mê hơn. Nhà vua khen thầm rằng con gái mà biết giữ gìn đạo đức như thế sẽ là người vợ trung thành duy nhất. Người vợ như thế mới xứng đáng

làm Hoàng-Hậu ! Anne Boleyn yêu quý của Vua, « con Rắn bé cưng của Trâm », đâu phải là thứ đàn-bà con gái lǎn-loàng, mắt nict ! Với Vua mà cô còn quyết liệt gìn-giữ phèm giá nghìn vàng như thế, thì mới xứng là mẫu nghi thiên hạ !

Để cho vui lòng Nane, thôi thì nhà Vua mở tiệc mờ-tùng, kẽm-kiếp những đêm dạ-hội, liên-hoan, đờn-ca hát-xướng, vui say-nhộn-nhip cả Cung điện Buckingham đêm nầy qua đêm khác. Nhưng Hoàng-hậu Catherine còn đấy. Bà mỗi ngày mỗi già, mỗi xấu, mà không sinh được một Hoàng-nam nào cả. Anne Boleyn thì trái lại, cứ còn trẻ mãi, đẹp lộng-lẫy mãi và tính tình vui vẻ mãi. Nàng lại chỉ mặc một màu áo trắng, để phô-trưởng rằng nàng hay còn tuổi ngày thơ trong sạch, mặc dầu là người yêu của Hoàng-Thượng, nhưng vẫn là một nàng Tiên-nữ ngào ngạt hương trình.

Lần cuối-cùng, nhà Vua hỏi ý kiến các vị cố-vấn, vì lâu nay nhà Vua còn do-dự bởi lẽ nếu từ bỏ Hoàng-hậu Catherine d'Aragon là người giòng họ với Hoàng-đế Charles Quint của Pháp, thì thế nào cũng sẽ có sự gây gổ và

thù-oán giữa Hoàng đế Pháp và Anh-Hoàng. Vua xứ Espagne cũng sẽ tức giận và có thể tuyệt giao vì Catherine là một Công chúa cung của xứ Espagne.

Toàn dân Âu-châu theo đạo Gia-tô sẽ phản kháng nhà Vua sao không theo luật Đạo cấm ly-dị vợ, và cấm lấy nhiều vợ. Nhưng Henri VIII cười bảo:

— Vậy chứ trong Thánh-Kinh (La Bible) các vị David, Salomon, Abraham, Jacob, đều là theo chế-độ đa-thê đó thì sao? ?

Rốt cuộc, Vua Henri VIII chính thức xin Giáo Hoàng Clément VII cho phép Vua ly-dị Catherine d'Aragon. Giáo-Hoàng do dự, không quyết định. Nhưng dưới áp-lực của dư-luận các triều-dình Âu - châu, và của Hoàng - hậu Catherine d'Aragon thống-thiết van - lơn Giáo - Hoàng đừng nhượng-bộ, Clément VII không chấp thuận cho Henri VIII ly-dị.

Sự từ-chối chính đáng của Giáo-Hoàng quyết giữ đúng theo phép Đạo, lại chính là đóm lửa châm vào ngòi thuốc súng của Henri VIII. Cơn thịnh-nộ của Anh Hoàng nồ-bùng lên ghê-gớm, không có gì ngăn cản được nữa.



Anne Boleyn

tù Hồng-Y Giáo Chủ về tội làm gián-điệp.

Ngày 27 - 11 - 1530, Hồng-Y Woley, người đã-đà, to-béo, mà vì bị xúc động quá mạnh, bị nhục nhã, bị nguyên rữa, đã lăn ra chết không kịp thở. Cũng may là ông thoát khỏi tội chém vì Vua Henri VIII đã sửa soạn kết án tử hình vị Hồng-Y đại-diện tối cao của Tòa thánh Vatican...

Kể đó, nghe theo lời xúi-dục của vị Cố-vấn Cromwell, một tay chính-trị đại mưu-lược, đại gian-hùng, Vua Henri VIII thiết lập riêng Giáo-phái Anh-quốc (Eglise

Anglicane) mà chính Vua tự suy tôn làm Giáo-chủ, biệt lập hẳn với Tòa-thánh La-mã. Bao nhiêu luật-lệ Thiên-Chúa Giáo do Tòa Thánh đã ban ra, đều bị Vua Henri VIII sửa đổi hết, để áp-dụng những luật-lệ riêng cho giáo-phái Anh-quốc.

Anne Boleyn bây giờ tuy chưa chính thức lên Ngôi, nhưng cũng đã được Triều đình suy tôn như Hoàng Hậu Cô. đã có chửa và thúc-giục vua Henri gấp rút sắp đặt cuộc hôn-nhân. Catherine d'Aragon phải tự ý bỏ cung-diện trốn ra ngoài...

(Kỳ sau tiếp)



* TIN MỪNG HAY TIN LO

Một y-sĩ khám bệnh cho một phụ-nữ không quen biết. Khám vừa xong y-sĩ vui-vẻ nói :

— Thưa Bà, bà có tin mừng ..

Người đàn bà vội vàng định chỉnh :

— Xin Bác-sĩ đừng gọi tôi bằng « Bà », vì tôi chưa có chồng.

— Nếu thế thi, thưa cô, cái tin đó có lẽ sẽ không làm che cô vui.

những con số không

* HOÀNG THẮNG
Xuân 63

Tôi viết tên mình trên trang tình sầu,
Nét bút đầu tó đậm chữ K hoa,
Em mười sáu, tuổi trăng vừa ướm nụ,
Ta gặp nhau hồi đất nước phong ba.
Tình nở đẹp tim lối trai mười tam,
Tôn thờ em ngõi núi-chúa ngọc ngà.
Nhưng một sớm, dưới trời thu ảm-dạm.
Chiến trận lan về chia cách đôi ta.
Tôi biếng lẩn đầu niềm đau khờ chia xa.
(Đè mươi năm sau nguồn tin đưa lại.
Em đã với tình duyên mới, quên tôi
Và đã có rolt : một trai hai gái).

Rồi sau đó, giữa kinh thành hoa lệ,
Có Tháp Rùa in bóng giữa Hồ Gươm,
Tôi gặp H. niềm đau xưa chợt mất.
Và gặp mình trong bến sông yêu đương.
Nhưng chót sinh ra dưới vì sô xấu,
Tôi ôm quá nhều chưa chát đắng cay.
H tuy đẹp nhưng hoa đò có chử,
Tôi dành ôm nỗi buồn khờ sút ray.

Tôi quay về với chữ Q vội- á,
Trong luối tình huyền-diệu đượm men yêu,
Nàng đẹp quá, doi mắt huyền mè đắm.
Ru hồn tôi trong mộng ước quá nhiều.
Nhưng định mệnh lại trở về vây quẩn,
Tôi nhỏ nhọt như cát bụi giao dời,
Lật lẩn nứa, tình ; hai như hương phấn,
Vì Saigon thù-khiếm chiếm em tôi.

Tôi ngỡ tình tôi đã cạn rolt,
Chỉ còn kỷ-niệm cũ mà thôi.
Nào hay tôi lại yêu lần nữa,
Vẫn T nhỏ bé đep làn môi.
Nhưng rồi tình lại chia phôi,
Tôi không có được một lời già nhau,
Tìm tôi nặng khối u-sầu,
Tình tôi như nước qua cầu ra khơi.
Vẫn A lại đến gọi mòn,

Với lòn tóc xõa, với môi đỏ hường.
Làm chim lối giữa yêu đương.
Lại trao nàng cả tình thương buồm đầu.
Nhưng rồi A tống dung rầu nết mặt
Nói « Chưa thèm nghĩ đến tình yêu.
Đàn em dai còn chờ tay săn-sóc,
Nên chuyện này còn đâu dám nghĩ nhiều ».
Tôi trả lại với nỗi buồn mặn kiếp,
Tưởng sẽ ôm sầu nuốt trai tim cỏi.
H lại đến với mót hồng mắt biếc,
Đè một ngày... lại nói chuyện chia phôi.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi,
Tôi ba mươi tuổi vẫn tó buồm đầu.
Đêm nằm nghỉ chuyện xưa sau,
Tình yêu chỉ đẹp khi sầu chia xa !

duyên kiếp

* MINH-TÂM
(Sài Gòn)

Gió lạnh lèo mình tôi trên gác hẹp.
Ngồi âm thầm ngẫm nghĩ chuyện miên-man.
Đau thương thay, duyên-kiếp khéo bê-bàng
Người cô độc vẫn về bên cô-độc!
Đêm thanh vắng càng buồn nghe gió lốc.
Ai vui cười lên tiếng nói tình chung,
Đè tim sầu trăn-lợc giữa mông lung,
Ôi giờ phút cô đơn tràn giấc-mộng!
Tùi lòn sao hôm nay con gió lồng?
Thôi tôi bài tình cảm mãi hồn cởi.
Phú phàng chi người hối đá yêu rolt,
Hay số kiếp người thơ dành cô lè.
Ngồi với bóng! Mía mai sầu quanh quê,
Và tâm tình lắng xuống khúc bi thương,
Và tin yêu trên suối mội quang đường.
Về cuối nẻo tâm-tư giờ té tai!
Cay đắng lắm! Tình tôi ai nở khuấy?
Ngoài xa kia thơ thán một chòm mây
Và hôm nay mờ mịt ánh thu gầy
Không dám trách cũng không lời buộc tội!



KHÔNG BAO GIỜ ĂN NO

ANH-TUẤN

* Bz. Nguyễn-Tuân-Phát

Tôi vừa tìm thấy một «chân lý» nữa! Nói là «tôi tìm thấy» thì là nói khoác vì chân lý ấy có người đã tìm thấy từ thế kỷ thứ 6 nghĩa là cách đây 1.400 năm... Nhưng đến bây giờ tôi mới thấy là nó đúng, đúng với tôi, và có thể đúng cả với các bạn nữa. Đúng quá nên tôi sướng mà reo lên «tôi vừa tìm thấy».

Từ trước đến giờ thỉnh thoảng tôi hay bị những triệu chứng vụn vặt... như gai-gai rét, ớn-ớn lạnh thì tôi đã tìm được cách chữa và tôi đã viết một bài đề là «Bệnh hóc hiềm» (1)... Nhưng ngoài những triệu chứng ấy còn biết bao nhiêu triệu chứng lặt vặt khác như ăn xong người khó chịu, nặng bụng, tối ngủ hay

(1) Trong cuốn «Một vài cảm nghĩ của người thầy thuốc».

KHÔNG BAO GIỜ ĂN NO

mê, hoặc thích ngồi, ít thích hoạt động... hoặc thỉnh thoảng đau chõ nõ, đau chõ kia, nhức đầu v.v... Tôi tìm mãi chưa thấy thủ phạm, nhưng tôi đã nghĩ rồi.

Tôi nghĩ vì cứ nghiệm hôm nào ăn vừa vừa hay đói một tí, thì người dễ chịu, vui vẻ. Hôm nào đi ăn cơm khách ở tiệm, hay ở nhà có giỗ, tết, ăn nhiều thì người nặng-nề... Ngay khi ăn cơm thường ở nhà cũng vậy, đến bữa cơm mà không đói cứ ăn vào thì thấy khó chịu ngay...

Tôi nghĩ rồi và đã viết một bài «Phải ăn thế nào» cũng trong cuốn «Một vài cảm nghĩ của người thầy thuốc»... Trong bài đó vài nguyên tắc cũng đã được nêu lên.

— Chỉ nên ăn khi đói.

— Ăn vừa vừa đủ thôi, không nên ăn no.

— Và ăn những thứ ăn tươi tốt...

Những nguyên tắc ấy tôi biết là đúng, nhưng tôi theo không triệt để lắm, hôm được hôm không... và cũng không cho nó là can hệ lắm... Vì thế hôm thì tôi khỏe, hôm tôi lùng khùng.

lùng khùng thôi chứ không đến nỗi khó chịu, hoặc ốm... Và tôi cũng mặc kệ vì tôi tin rằng ngày nào tôi cũng đi bơi đều thì người phải khỏe... Người tôi nhờ sự vận động thân thể ở dưới nước nên cũng có khỏe ra thật, các bắp thịt rắn thêm, đi đứng có nhanh nhẹn hơn trước nhưng đôi khi trong người vẫn không được bảnh thành, không được «ăng phóc».



Thế rồi một hôm, cách đây không bao lâu, không hiểu vì sao tự nhiên bắt chợt trong óc tôi lại nghĩ đến những người lính Nhật mà tôi đã gặp gần hai chục năm nay... Tôi nhớ rõ ràng người nào người ấy đều khỏe mạnh lực-lưỡng, làm việc cả ngày không biết mệt, lúc nào cũng vui vẻ nói chuyện to, đầy sinh khí... thế mà lạ nhất, tôi chú ý ngay từ hồi đó, mỗi bữa cơm họ ăn rất ít, chỉ 2 bát cơm là cùng với một ít thịt, rau hoặc cá.. Thật là những bữa cơm hết sức thanh đạm và ngay từ hồi đó tôi cho là họ ăn đói... có lẽ vì họ luyện tập kham khổ và có lẽ vì chiến tranh.

Nghĩ đến những người lính đó... tôi giật mình tĩnh ngô. Tôi bèn nghĩ thêm! Từ bao năm nay những hôm nào tôi ăn ít nhất là những hôm tôi khỏe mạnh, và dạo nào tôi ăn ít là tôi lên cân... còn dạo nào tôi ăn nhiều, tôi hay mệt mỏi, phân xấu, hoặc bón, hoặc đi ỉa chảy và cần có khi lại tụt xuống... Thì ra bây giờ tôi mới biết, không phải là những người lính ấy phải ăn ít... Người ta cố ý ăn ít, ăn đói, ăn không bao giờ để cho no và vì thế nên người ta rất khỏe, hăng hái vui vẻ...

Tôi sướng quá khi tìm thấy cái nguyên nhân đó mà bây giờ tôi cho là rất đúng... và từ hôm đó tôi bèn mở một chiến dịch tuyên truyền « ăn đói » nghĩa là ăn ít.. không bao giờ ăn no. Kết quả thật là ngoài sự tưởng tượng của tôi... Ai ai cũng đồng thanh nói là người dễ chịu hơn.. Riêng về tôi thì tôi thấy thế này :

« Cả ngày bụng tôi bành thành, nhẹ nhõm. Mọi khi đến giờ này — 11 giờ đêm — là tôi uể oải, mệt mỏi, muốn nằm lăn ra ngủ, nhưng tôi đang viết bài này tinh táo, óc sáng suốt, không

mỏi mệt một tí nào, tôi có cảm tưởng rằng cứ ngồi viết vài giờ nữa cũng không sao.. Đấy là cả ngày tôi đã làm đủ các thứ chuyện rồi.

Buổi sáng, đáng nhẹ như mỗi khi, tôi « làm » một bát phở tàu bay 10 đồng lại thêm 5 đồng bạc thịt ngoài nữa nghĩa là 15 đồng — nhưng bây giờ tôi chỉ ăn phở 7 đồng thôi hoặc nếu không đòi lăm thì tôi chỉ uống một cốc cà-fê sữa thôi — Bụng tôi vẫn nhẹ nhõm sau khi ăn tôi làm việc đến 12 giờ không thấy mệt mỏi..

Buổi trưa đáng nhẹ tôi ăn 3 bát cơm thì tôi ăn có một bát rưỡi hay 2 bát là cùng.. Bụng tôi sau khi ăn vẫn nhẹ nhõm.. và mọi khi tôi chạp chờn chỉ ngủ chưa được độ nửa giờ là cùng, bây giờ tôi làm một giấc say xưa hơn 1 tiếng rưỡi...

Tôi lại đi làm đến 5 giờ rưỡi rồi tôi đi bơi... Bữa cơm tối cũng vậy, tôi chỉ ăn 2 bát thôi.. và ăn xong bụng vẫn còn đói.. Vui vẻ và dễ chịu vô cùng, không thấy mệt mỏi một tí gì, khoái quá ! Khác hẳn với những ngày ăn no.

Đời tôi trước vui 5 phần bây giờ vui 10 phần. Ảnh hưởng sự

tiêu hóa đến tâm hồn thật là rõ rệt, sức làm việc của tôi cũng tăng từ 5 lần đến 10 thật là không ngờ !

Các bạn không tin, thí nghiệm ngay trong nửa tháng sẽ biết ! Sau một hôm đã thấy khoai khoai dễ chịu rồi, chả cần phải đợi 15 hôm.

Hôm qua ngồi xem sách thế nào lại vớ được quang này lại thú nữa. Các bạn mở quyển « Sự can hệ của đời sống » của Lâm-Ngữ Đường (2) có đoạn này, tôi dịch ra đây để các bạn thêm một bằng chứng rõ rệt về những điều tôi vừa nói trên.

« Một ông thầy thuốc của nhà vua Mông-Cồ đã viết vào khoảng năm 1330 như thế này : « Ai muốn giữ gìn sức khỏe phải sống điều độ, tránh ưu phiền, điều hòa cảm xúc, đừng yêu quá, ghét quá, ham muốn nhiều quá.. Chỉ nên ăn khi đói và đừng ăn no, chỉ nên uống khi khát và đừng uống nhiều — Chỉ nên ăn ít và bữa ăn phải xa nhau, đừng ăn nhiều và đừng ăn luân.. Phải làm thế nào ăn xong mà vẫn còn đói và khi đói chỉ nên ăn ít thôi. »

Thật là « trú danh » hết chỗ nói... Thì ra tôi đã có một bậc thầy cách đây 13 thế kỷ.. và trước ông ngự y Mông-Cồ kia, ở thế kỷ thứ 6 đã có một ông thầy thuốc khác đã viết câu này cũng « mê » nữa : « Một người thầy thuốc giỏi bao giờ cũng phải tìm nguyên nhân bệnh, tìm thấy nguyên nhân rồi, phải chữa bằng cách ăn uống đà, nếu cách đó không khỏi, hãy dùng thuốc để chữa bệnh »..

Vậy thưa các bạn, trước khi đi đến phòng mạch của các Bác-sĩ về các triệu chứng ăn uống khó chịu, chậm tiêu, đầy hơi, v.v... các bạn hãy chịu khó thay đổi cái lối ăn uống đi đã.. Tôi mong rằng các bạn đến phòng mạch của tôi với cái nụ cười và nói rằng : « Thuyết ăn ít hay quá ». Rồi chúng ta sẽ bắt tay nhau và bạn ra về.. khỏi phải trả tiền...

Thế là vui vẻ.. cả làng và hoan hô thuyết « Không bao giờ ăn no ».

Bs. Anh-Tuấn

NGUYỄN-TUẤN-PHÁT

(2) « L'importance de vivre » của Lin Yutang.



BÚC THƯ PARIS

nam, sau đê giảng giải thêm một vài chi tiết và bài thơ mà tôi đã chép hai câu ở trên.

Tại miền Nam (và có lẽ trong toàn-quốc), khi trận thế giới chiến tranh bùng nổ và nhứt là năm 1942 khi Nhật-bản bắt đầu xâm chiếm toàn cõi Đông - dương, thì một phong trào vừa có tính cách kiền thiết vừa có căn cứ văn học, nổi lên

Một số anh em thiết nghĩ rằng muôn làm cho đa số dân chúng hiểu rõ phận trách của mình trước thời cuộc, cần nhứt là phải làm thế nào cho họ biết đọc, biết viết.

Sau những cuộc thảo luận ôn hòa, phần đông anh em nghĩ ngay đến việc «chống nạn mù chữ» và lập ngay «Hội truyền bá quốc- ngữ».

Xin nói trước là «Hội» ra đời chỉ độ hơn mười ngày mà đã được tất cả các tầng lớp xã hội hưởng ứng, từ giới trí-thức cho đến giới cần lao, qua giới công chức, đâu đâu cũng niềm nở giúp ích «Hội». Những cử chỉ ấy luôn luôn làm cho tôi tin tưởng ở thiện chí của toàn thể đồng bào trong đại-sự. Nhưng nhắc đến

«Hội truyền bá quốc ngữ» ở Nam-bộ, ngày nay tôi còn bùi ngùi, nhớ tiếc; vì có nhiều nhân viên trong «Ủy Ban Trung Ương» đã thiệt mạng trong hồi «lộn xộn».

Nếu không làm «nhảm tai» các bạn đọc, tôi xin kê sơ dăm ba danh sách nhân viên trong ban sáng lập :

— Cụ Bùi-quang-Chiêu nay đã quá cõ.

— Anh Nguyễn-văn-Nhạc, cõ vẫn tài chánh cũng đã quá cõ.

— Anh Đặng-văn-Sướng thû qui đã thiệt mạng.

— Anh Đỗ hữu-Bửu cõ vẫn ban văn-hóa đã quá cõ.

Còn nhiều người khác tôi không nhớ hết, nhưng hiện nay ở Sài-gòn cũng còn vài ba nhân viên «Trung-Ương» như anh Mai, anh Thiều-Sơn, anh Việt, tổng thư-ký, anh-Lý, anh Van-Vi v.v... và tôi hiện ở Paris như các bạn đọc Phô-Thông đã biết, (lúc đó tôi giữ trách nhiệm cõ vẫn văn-hóa và cõ động) và xa hơn nữa là anh Phạm Thiểm, cõ vẫn Văn-học (về anh, tôi sẽ nói nhiều sau đây).

Để chứng tỏ nhiệt tâm cù-

Bạn thân mến,

«BÚC thư Paris» (Phò-Thông sđ 98) đã được vài bạn ở quốc nội gửi thư riêng cho tôi và cho Tòa soạn Phò-Thông nhắc nhở về bài Hát nói «Cành Bèo», của Nguyễn khắc Hiểu và hai câu thơ tảng một danh ca, Cà Nguyễn:

«Có cũng như tôi giống lạc loài
Ôm cầm bần, dạo giữa trán

Nhắc nhở đến những bài hát nói, tức là những bài hát cô đầu», có lẽ chỉ còn các bạn xưa, hiện nay ở bên nhà; chứ

phần đông thanh niên ở Paris (năm 1940-1945, chỉ mới lên tám, chín tuổi) có lẽ chưa được «biết», hay được «hưởng» tất cả thi vị và nhạc diệu khi một cô «đào hát» cất tiếng hát «Tỳ Bà» chẳng hạn :

... Bên Tầm-dương cạnh khuya
dưa khách
Quanh hơi thu lau lách dùi hiu »

Trong tiếng dân, tiếng phách, tiếng thông điệp câu, dọng hát thánh thót, ngân dài của cô Mộng Hoàn hay cô Nguyễn như còn văng vẳng trong đêm khuya.

Sờ dĩ tôi nhắc đến những câu hát đó, trước là để nhắc lại «một thời kỳ phát triển văn-học» tại Miền Nam Việt-

đại chúng, sau vài ngày « Ủy Ban Trung Ương » ra đời, tôi xin nhắc rằng các chi ngánh thành lập rất mau; gần thì có « iêu ban » Thị Nghè, Phú Lâm, Gò-vấp, xa hơn thì có Bên-trẹ Mỹ-tho, và xa hơn nữa thì có Long-xuyên, Châu - đốc hay « Kompongcham » giữa kiều bào trú ngụ tại đất Cao Miên. Rất nhiều các thanh niên nam nữ hăng hái tình nguyện dạy đồng bào chưa biết quốc ngữ.

Ủy Ban chấp hành dùng phương pháp truyền bá quốc ngữ do anh Hoàng Xuân Hân biên chè và đã được áp dụng đặc lực tại Miền Bắc.

Chính trong trường hợp này (giữa bao nhiêu kích thích và nhiệt tâm của các bạn đồng đội) tôi đã cao hứng viết tập thơ « Nước Tôi », bắt đầu bằng những câu :

*Tôi có một tình yêu vô tận,
Tư nghìn xưa chôn sẵn đáy lòng
Cõ kim tư tưởng một dòng
Muôn đời dào dạt chảy trong
tâm hồn*

và kết luận :

*Nước tôi đã đúc thành một lõi
Tự Nam-quan tới mũi Cà-mau,
Núi rừng khai khẩn bấy lâu,*

*Mồ hôi, xương máu giải dấu
gian lao — >*

(Đoạn kết bài này đã đăng trong Phò-hông với bản dịch ra Pháp văn).

Hôm « Hội truyền-bá quốc-
ngữ Miền Nam » ra đời, thì
có buổi diễn thuyết và diễn
kịch tại rạp hát Nguyễn-văn-
Hảo.

Anh giáo-sư Thiểm, mà tôi
đã nhắc tên, đứng ra diễn.
thuyết; anh lựa dầu đê : « Tâm
sự di thần », tức là tâm sự của
Nguyễn-Du mà ông cha, chú
bác, các anh đều là công thần
của nhà Lê (có người làm đến
chức quận công), vì thế mà
Nguyễn-Du tự coi mình như
một kè « thần cõn sót lại »
không muôn phượng sự một đê
triều khác.

Gần đây giờ khai mạc,
chúng tôi đứng đợi anh Thiểm
trước cửa rạp hát. Khi thấy
anh, tôi ngạc nhiên hỏi :
« Hôm nay anh ra mắt công
chúng, sao mặc bộ đồ « tang
thương » thê kia ? » Anh Thiểm
gác xe máy vào góc tường, rồi
vừa cười vừa đáp lại « Ày, có !
Bộ đồ « tussor » vừa ủi xong
còn nằm trong cặp. « Đẹp chí
cô « nhặt bộ ». Đạp xe máy từ
Phú-Nhuận xuồng đây, rủi mà

té, hay bị « roue libre » cắn rách
nửa ông quần, thì nguy lắm ! »

Chúng tôi đưa anh vào rạp
hát, sau sân khấu trong một
góc vắng, để anh thay quần áo.
Với bộ « tussor » mới ủi, trông
anh có vẻ mô phạm lắm.

Anh Thiểm quả thật có tài
hùng biện. Người anh mảnh
khảnh, nhưng tiếng nói của
anh sang sảng, dõng dạc, khi
thì hùng hồn, khi thì nhẹ
nhàng, buồn bã, nhưng lúc
nào cũng đàng hoàng, gầy gọn.
Anh đã dựa theo những tài-
liệu về gia-thề, thân-thề và
« tâm sự di thần » của Nguyễn-
Du.

Rạp hát không còn một chỗ
trống, hai bên lối đi và các
bực thang, đèn nghịt người ta,
thì mà hơn một giờ rưỡi
không một tiếng ồn-ào. Ai
này đều chăm chú lắng tai
nghe, say sưa cảm động.

Điển già phân tích từng
hồi, từng lớp đời sống và
tâm sự của Nguyễn-Du, chẳng
kiêc gì một vị bác-sĩ giải
phẫu bộ phận đau yêu của
một bệnh nhân. Rồi như một
cuốn phim, với diễn già
chúng tôi « trở lại làng Tiên
Điền, núi Hồng Lĩnh, con

đường bẽ hoạn và nỗi lòng
của Nguyễn Du :

*« Iải qua một cuộc bẽ dâu,
Những điều không thấy mà đau
đến lòng ! »*

Những nỗi thắc mắc, đau
khổ của tác giả « Kim Vân
Kiều » đã được đem ra trước
ánh sáng do một vài câu Kiều
chứng minh. Đôi khi Nguyễn
Du như tự trách mình :

*« Giết chồng mà lại lấy chồng,
Mặt nào mà lại đứng trong
cõi đời ! »*

hay là chua chát :

*« Khéo là dở nhuốc bày trò,
Còn tình đâu nỡ là thù đầy
thôi ! »*

và mỉa mai khi « nghĩ mình
vinh hiển » :

*« Riêng lòng đã hẹn lầm thay,
Cũng đã mặt dặn mày dày
khó coi ».*

Rồi trên « dòng diễn văn
thao thao bất tuyệt », anh
Thiểm hạ giọng và với một
diệu buồn bã kết luận :

*« Tuy đã sòng một cuộc
đời đầy đọa, xa gia đình,
cõi lòng bị tan nát, « hèt
nạn này đèn nạn kia » và
đã « đem tâm thân cho thiên*

hạ mua cười», nhưng chung qui, sau 15 năm lưu lạc, nàng Kiều còn được gặp lại cô nhân; còn như Nguyễn Du, cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay, từ giã cuộc đời, cũng không được cái « may » thầy nhà Lê được khôi phục, khiên nỗi u hoài của một di thân « mang xuống Tuyễn dài chưa tan », và chỉ còn mày câu dặn lại :

« Mai sau dù có bao giờ,
Để lờ hương ấy se tor phím
này ».

Diễn giả vừa dứt lời, thì như những làn sóng bè liên tiếp tiến tới, những tràng pháo vỗ tay nồi dậy giữa đám người đang chen chúc nhau và đã giữ im lặng hơn một giờ rưỡi. Công chúng hoan nghênh anh Thiêm đèn một nhiệt độ tôi cao.

Sau đó, Ban Ca Kịch Sài thành» diễu vở kịch « Truyền bá Quốc ngữ », « Đâu là Ánh Sáng ? » do tôi viết xong mấy ngày trước và anh chị em kịch sĩ đã tập dượt rất mau. « Hội Truyền Bá Quốc Ngữ Miền Nam » ra đời vào cuối năm 1944.

Ngoài những buổi tổ chức các lớp học và việc đi quayen bàn ghè, giày mực, « Ủy Ban » còn sưu tầm những câu ca dao ở miền Nam, vét tích lịch sử và các áng văn xưa chưa được phổ biến.

Anh Nhạc có mày ngôi nhà lá ở miệt Thị-Nghè, và đó là chỗ chúng tôi thường họp các anh em trong ban văn nghệ, và đôi khi cũng mời các bạn nhà văn khác đèn dự.

Chiều hôm ấy, lúc 6 giờ, tôi lóc cóc đạp xe máy lên Thị Nghè. Vì không thuộc đường và vì thôn xóm ở giữa cánh đồng đường lối quanh co, nên tôi đi lạc. Mãi đèn 7 giờ rưỡi tôi mới lò mò đèn nơi. Anh Thiêm đang đếm so sánh bản Hán Văn « Chinh phụ ngâm » của Đặng Trần Côn và bản dịch nôm của bà Đoàn thị Diễm.

Anh đang nhắc đèn đoạn : « Lúc đợi chồng »

Chữ Hán :

« Tích niên ký tín khuyễn quân
hồi,
Kim niên ký tín khuyễn quân lai.
Tín lai nhân vị lai
Đương hoa linh lạc ủy thương
dài,

*Thương dài! Thương dài! hựu
thương dài!
Nhất bộ nhàn định bách cảm
thôi!*

(Anh Thiêm rất giỏi Hán-văn nên phân tách từng chữ, và nhàn mạnh vào dụng ý của tác giả khi nhắc di nhắc lại mày chữ Thương dài! Thương dài !)

Đoạn dịch nôm :
*« Tin thường lại người không
thấy lại,*

*Hoa dương tàn đã trải rêu xanh
Rêu xanh mẩy lớp chung quanh
Đạo sân một bước trăm tình
ngần ngại ! »*

Rất đông anh em đang im lặng nghe, trong đó có ông Vũ đình Long, tác giả hai vở kịch « Chén thuốc độc » và « Ida án lương tâm », và cô Nguyên.

Tôi xin phép nói đèn cô trên vài dòng. Vì cảnh gia đình sa sút nên cô phải đi hát nay đây mai đó. Tôi còn nhớ lúc ấy cô độ 20, 21 tuổi, vóc người dong dỏng, mặt trái soan, xinh xắn, và cả người cô có một vẻ « phong nhã, thanh tao » rất đáng quý. Nhưng cô quá hồn hả là « tâm hồn băng tuyết » và tài dạ nhiệt thành của cô.

Mỗi khi « Hội » cần đèn dựng hát tươi đẹp của cô, không khi nào cô từ chối cả, vì vậy nhân viên trong Ủy Ban ai cũng quý mến cô.

Vì tôi đèn chậm, anh em bắt tôi phải làm ngay, bòn câu tập Kiều (đây là một thú riêng của chúng tôi và anh Bửu rất sò trưởng về lời tập Kiều).

Vì chót thầy cô Nguyên, tôi suy nghĩ chọc lát rồi đưa ra bòn câu :

« Chung quanh vẫn đất nước
nhà,
Đào Nguyên lạc lối đâu mà đến
đây ?

Chén vui nhớ bữa hôm nay,
Mà lòng đã rắp những ngày
một hai. »

Cô Nguyên mím cười và anh em yêu cầu cô ngâm mày câu ấy lên và sau đó cô còn ngâm nhiều bài thơ khác.

Đèn khuya chúng tôi ăn cháo gà, bánh ngọt và uống trà xanh.

Anh Thiêm lúc ấy nói là đã làm một bài thơ tặng Cô Nguyên. Chúng tôi hơi ngạc nhiên vì anh lúc nào xem cũng nghiêm trang, tuy tâm hồn và cử chỉ của anh hiền hòa. Anh đưa bài thơ nhờ tôi đọc lên,

nhưng tôi nói anh đọc thì hơn,
vì chính anh là tác-giả.

Bài thơ bát cú như sau đây :

« Cô cũng như tôi giống lạc loài,
Ôm cầm bần dạo giữa trồn ai,
Nước non mộng cũ nào đòi lứa,
Giống gió tình suông khéo một
hai;

U-uần cầm dành thân với bóng
Yêu thương thầm lụy sắc cùng
tài ;

Ê-a mấy tiếng cho xong chuyện,
Nguyên vẹn tình ta cứ giữ
hoài. »

Bài thơ này rất thâm trầm,
cao quý tha thiết với một
mối tình chung thủy, một dạ
kiên trung. Chúng tôi đang
bằng khuêng suy nghĩ đến bài
thơ mà tác - giả vừa tặng cô
Nguyên, vừa tă nỗi lòng của
mình, Anh Thiêm liền nói :
« Các anh có nhận thấy gì
không ? Nếu ta lấy mỗi chữ
đầu câu, như chữ C, chữ N,
vân vân, ráp lại ta sẽ có
tên : « CÔ NGUYÊN », và
câu đầu bắt đầu bằng chữ
Cô, và câu cuối bằng chữ
Nguyên.

Chúng tôi vỗ tay hoan hô
và yêu cầu Cô Nguyên ngâm
bài ấy lên.

Lâu quá rồi nhỉ ? Thèm
ngày nay cả bài thơ và dòng
cô Nguyên vẫn còn trong trí

nhớ của tôi. Tôi hỏi tự hỏi :
« Nhà thi-sĩ biết đâu không
có một mối tình nồng hậu
với đế tài, tức là Cô
Nguyên ? ». Đến nay tôi vẫn
tự hỏi câu đó và nếu bài
này đến trước mắt anh Thiêm
và Cô Nguyên, có lẽ kỷ-niệm
xưa sẽ hiện lại một cách rõ
ràng.

Sau đó, chẳng bao lâu có
« nạn đói » ở miền Bắc và
gần một triệu người đã thiệt
mạng. Tất cả số nhân viên
của « Hội Truyền Bá Quốc
ngữ » đã bần thành những
« Kẻ hành khát » đi xin lúa
gạo, quần áo, thuê ghe bầu
đèo cùi đồng bào.

Nhưng cuộc « rối loạn »
tổ quốc liền xảy ra. Như
một đàn chim trong gió bão,
các nhân viên bị tan nát
khắp nơi, cho đến nay thì
đã « kẻ khuất người còn »,
và có lẽ mỗi người vẫn còn
đem theo trong lòng đôi chút
« Tâm sự di thần ».

Là một trong những người
đã chứng kiến « phong trào
văn học ở Miền Nam », tôi
vẫn giữ trong lòng những kỷ-
niệm hùng thú.

Thân mến chào bạn và xin
hẹn « Bức Thư Paris » sau.

● NGUYỄN-VĂN-CÔN
(Paris)



★ Lâm-Giang
HUỲNH-THÚC-CUNG
(Trung tâm Cải Huấn Chí-Hòa)

KỊCH THƠ • MỘT MÀN, MỘT CẢNH

NHÂN VẬT :

- Thi-sĩ
- Chiến-sĩ
- Bóng Giai nhân

LỐP I

(Gió nhẹ qua hàng dương tha
quyện, bóng gai nhân bâng-
khuêng theo gió mây khi ẩn khi
hiện...)

THI SĨ :

Gió thổi đều hiu mây trắng bay,
Hiu hiu nắng gió cứ phô bày,
Đường quanh bóng ngã hàng
cây biếc
Màu sắc âm thanh mộng cuối
ngày.

Bao năm rồi
Bao năm tàn gối mồng,
Ép hương thừa phong kin mấy
tờ thư.

Bóng kiều diễm ngàn xưa trời
gió lồng,
Ta về đâu, đời nặng vết trầm
tư ! ?

Người đi năm trước tàn thu,
Xe hoa khuất nẻo bầy chờ nhở
thương.
Kia, ai dưới bóng tà dương ?

LỐP II (thêm Chiến-sĩ)

CHIẾN SĨ :
Ta người chiến-sĩ tha phương
mới về.
Còn anh,

Anh dì mô nét sâu thẳm đê mê,
Sóng uất hận âm-u tràn khoé mắt.

THI SĨ :

Anh không nghe gió đầu thu
hiu-hắt,
Tự ngàn xưa thòn thót tờ lòng
say,
Son phấn còn chỉ dấu vè mày.
Cỏ dài tha thướt gió heo may,
Ô-giang còn dấu bàn nhơ bàn.
Hận cũ nào phai với tháng ngày,
Gó xoá xuyến chiều nay,
Lá vàng rơi tường Bắc.

CHIẾN SĨ :

Anh không nghe tiếng căm hờn
u-uất,
Ai liên hoan trên máu lệ muôn
người.
Thu xác xơ mát tranh nghèo
lửa tắt,
Tiệc kiêu xa rượu ửng má đào
tươi.
Đường biên giới chia đôi,
Trời mai oán nắng ấm.
Mưa chiều rời lâm tẩm,
Đốc dạ-yến sáng ngời.
Nghe vang trời khách lạ hát say
sura.

Mỗi thù truyền kiếp ngàn xưa
Ai đem gươm súng ngăn bờ
quan san.
Nghe thu non-ní điệu tàn.
Mènh mông ngọt sóng trường
giang u sầu.

THI SĨ :

Này, anh nói gì đâu,
Nghe toàn câu uất hận.
Tôi đang nhớ mùa thu,
Tôi đang buồn hương phấn.
Cố nhân ơi! Ly biệt mấy thu
trường,
Lầu son rêu mọc, buồn cõi
tịch,
Rung hết tường vỹ, iết liều
dương,
Sao mà tiếng gió thê lương,
Hoà soan rướm máu con đường
viễn ly.

CHIẾN SĨ :

Này, Thi-nhân
Người nặng mồi tình sét.
Buồn ân ái không nghe hờn
đất nước.
Tôi cũng nhớ mùa thu,
Muỗi mấy năm về trước,
Người Việt-Nam đứng dậy
đuôi quân thù.
Máu hồng rơi, xương trắng nèo
biên khu
Thề quyết chiến, bốn ngàn năm
quật khởi.
Ai chịu làm vong nô,
Làm trâu cày, ngựa cày,
Hòn Việt-Nam anh dũng nơi sa
trường.
Quân thù nát thịt tan xương,
Trung-châu súng nô non trường
đạn bay.

HƯỚNG HOA DÂN TỘC

Muôn bàn tay, triệu bàn tay,
Đem xương máu dựng xây ngày
vinh quang.

THI SĨ :

Tôi buồn nghe gió thư sang,
Mấy năm tình cũ duyên nàng
còn chí!
Ai không dựng biển thùy,
Cắt đôi bờ diêm-mộng,
Say thành bại trên vàng son áo
vọng
Quý vò thường nào sợ thép Bình
Uy,

Khuất-bình từ-phú còn ghi,
Rêu lầu vua Sở xanh rì tang
thương.
Thà đem mộng đẹp vẫn-chương
Truyền mơ đồng cảm thanh
lượng muôn đời.
Ai thoáng hiện xa khơi,
Hay nàng thơ tha thuốc,

CHIẾN SĨ :

Nặng hận đồ phương trời,
Dục hồn ta tần bước,
— Ta lưu lạc nạn nhân phương
bán nước,
Hòn thê lương thoảng gió một
thuở nào.

Nàng là ai mà vóc liêu xanh xao.
Vương gót son trong kiếp đời
thảm khốc?

THI SĨ :

Nàng là ai sầu in lên mái tóc,

Nết bi thương càng lộ vẻ thanh
tân.

Nàng là ai mà diêm-lệ vô ngăn?

LỚP III

(thêm bóng giài nhân)

BÓNG GIAI NHÂN :

Ta là, giài nhân của Đông-phương,

Thè phách non sông Việt,
Bốn ngàn năm quật cường
Không khi nào tiêu diệt.

Đã trăm năm chìm trong u-minh,
Mười mấy năm tủi hờn anh linh,
Nghe rướm máu trong bóng tà
nắng gắt,
Kia, sông núi nghêng ngang cò
xí giặc,
Ôi! Thanh niên chung sức dựng
thanh-bình!

CHIẾN SĨ :

Ta quyết chí đấu tranh,
Nối nhịp cầu đất nước
Hung khí ngút trời xanh,
Xung phong thề tiến bước!

THI SĨ :

Đã có nghĩa dũng quân,
Quyết tâm làm cách mạng.
Ta vốn là Thi-nhân,
Không quen mùi súng đạn.

BÓNG GIAI NHÂN :

Này, Thi-nhân
Sức mạnh của tinh-thần,

Hịch Bình Nguyên làm phán
khởi ba quân,
Quyết liệt tồn vong,
Từng giờ từng phút
Võ lực lưỡi gươm
Hùng tài ngời bút.
Dựng biên cương riêng biệt
một sơn hà.
Đang khi nước hận thù nhà
Văn-chương gươm súng vẫn là
đấu tranh !
(Bóng giai nhân khuất dần
sau hàng dương liễu)

THI SĨ :

Việt giai nhân, người khuất dạng
sao đành,
Tôi theo với lòng trung và chí
quyết.

CHIẾN SĨ :

Nàng ơi nàng, đợi mài gươm
ánh nguyệt,
Đợi mài gươm chính khi sáng
tinh anh,

THI SĨ :

Nàng về đâu xe gió cuốn bay
nhanh...



★ DANH NGÔN

• Kẻ lấy thế thắn chơi với nhau, thế thắn mất là hết bạn;
kẻ lấy của cải chơi với nhau, của cải tan là mất bạn.

VĂN TRUNG TỬ

BÓNG GIAI NHÂN :

Ta đến Trường-sơn muôn thuở
xanh.
Ta về sông Nhị uốn dòng quanh.
Ta lên ải lang khu biển viễn.
Trùng trùng non cao đá chất hiêm.
Xương giặc còn tanh ải Chí-lăng.
Hòn giặc còn run sóng Bạch-đằng.
Ta nói nghẹn lời, hòn nghẹn cõ.
Rướm máu muôn dân, hoen quốc
thò.
Ngọn lửa dài linh cháy quật
cường.
Góp sức hùng vĩ oai thương vỗ.

CHIẾN SĨ :

Quyết theo nàng để giữ gìn quốc
thò.
Góp lại một non sông,
Bốn ngàn năm nghiệp cũ.

ĐỒNG NGÂM :

Thôn xóm thanh bình vui hợp
ca.

VIỆT - NAM YÊU QUÍ
CỦA LÒNG TA.

Màn từ từ ka

• LÂM - GIANG
(Chi-hà, đông 62).

gọi nắng xuân

* THÙY CHÂU

(Vitry - Sur - Seine — Pháp)
Mùa xuân 63

Hãy ngừng cháy cho bóng chiều chậm xuống
Đợt nắng vàng dừng lại sưởi cành xuân.
Cho chim xanh tìm rõ lối về rừng,
Thuyền chằng lắc trên muôn trùng sóng bờ.

Đè mõ kéo dài cho hòn đứng cõi lẽ,
Tóc mõi xanh và tình trẻ vạn thời.
Đọng giọng êm lưu luyến nோ lòng tươi,
Hoa nở cỏ xanh hương dài lên bát ngát.
Tỏa son thắm thoa lòng sông ngây ngất...
Lệ trời khoán đàm ướt mặt sao khuya,
Bóng trắng cõi chưa gieo thâm lối giao thè,
Gió lạnh chằng xác tê lòng vạn vật.

Hãy dừng lại cho đêm dừng bến giấc,
Nụ cười xuân không chép mắt giữa màu tươi.
Bước chân người tàn mát khắp chốn trời.
Theo ánh nắng kịp về nơi tò ám.

Ánh dương ơi, chờ vội tan, chầm chậm...
Nhộng thé nhân cõi đang thầm phản đồi !
Nhựa sống bừng vương mạnh áp Xuân say,
Nguồn hy vọng nỗi dài theo sức nắng !

Rời xuống đây! hồi nắng hùng thầm lặng !
Giận chi đời cay đắng vội đi đâu ?
Tắt Xuân hòng vũ trụ tối u sầu,
Đâu súc ám ủ mộng đầu khai mẫn ?

Trái hiện tại còn tựa cây dĩ vãng.
Nụ tương lai vừa mới chớm lòng hoa.
Nắng nhiệm màu chan hăng hái, êm hòa,
Gieo tin tưởng một ngày mai rực rỡ.

Nắng xuân ơi, nếu tràn gian hàn còn duyên nợ,
Trở về đây sau một giấc đợi chờ.
Tình muôn loài thao túng đón xuân mờ,
Tràn ánh sáng nắng lên tơ huyền diệu.
Lòng vũ trụ như cây đàn muôn điệu,
Đại nắng về tấu nhạc sống tung bừng.
Đất trời dù già cỗi cũng bông khuông
Say xưa đón một mùa xuân bất diệt.

người đi

Tôi nhớ ngày xưa, một sáng thu.
Non sông khói lửa tỏa mịt mù,
Từng đoàn trai Việt, con Hồng-Lạc
Gươm súng ra đi tận diệt thù.

Hôm đó tôi đưa tiễn anh tôi,
Lệ chảy trên mi nghẹn cả lời.
Anh tôi xoa nhẹ đầu tôi nói :
* Đừng khóc em ơi ! hãy cố cười !

* Cười để anh vui lúc ra đi.
* Đời sau tránh khỏi phút chia ly,
* Em ơi ! can đảm lên em nhé,
* Hãy đẹp thường tình tinh nữ nhí.

* Anh đi theo tiếng gọi non sông.
* Em có thương anh chó bến lòng,
* Hãy để anh lo đến nợ nước.
* Ngày về là lúc đã thành công v.

Anh cúi đầu chào ba mẹ tôi.
Từ đây đói ngả cách xa rời.
Anh người tiễn tuyển, tôi hậu truyện
Bao giờ mới hết cảnh chia phôi ? !

Từ đó đêm ngày tôi vái van
Quân ta chiến thắng giặc tham-lan
Nước nhà tắt hẳn con binh-uba
Sông núi lừng vang khúc khải-hoàn.

Lời ước-nghện trên đèn vót tôi,
Thanh-bình tròn-ngập khắp nơi nơ,
Bao người trở lại gia-dinh cũ
Riêng bóng anh tôi đã khuất rồi.

Tôi viết bài thơ, buổi sáng thu
Trong khi sương sớm tỏa mịt mù
Mực hòa nước mắt, mờ hàng chữ
Tôi khóc người anh « ngô thiên-thu ».

★ HOÀNG - HUÂN

(Vĩnh-Binh)

SUY - NƯỚC

THẦN

KINH

★ Bé Thiên - V

● Định-nghĩa danh-từ

Người ta dùng danh-từ suy-nhược thần-kinh (neurasthénie) để chỉ một trường hợp bệnh-hoạn do ý-dâm, thủ dâm hoặc dâm-dục quá độ gây ra. Nạn nhân mệt mỏi, xuống cân, thiếu súc, thân thể hốc hác, tinh thần bạc nhược, thường thường hay mồi gân, hoa mắt, ử tai, chóng mặt... ăn kém ngon, ít ngủ, thần thò, kèm theo những triệu chứng hoạt tinh, liệt dương, liệt âm...

Bệnh nhân đi nhờ thầy thuốc xem bệnh, nhưng vì e ngại mắc cở hoặc có khi không biết nguyên nhân, khai binh không rõ, thành thử thầy thuốc

cũng không hiểu hết được bệnh mà chữa cho đến nơi đến chốn, thường chỉ cho một ít thuốc bắc về chích, về uống, làm cho người bệnh cũng băn khoăn, giảm lòng tin tưởng đi ít nhiều...

● Tìm hiểu nguyên-nhân để liệu cách để phòng

Chứng bệnh này là hậu quả của một bệnh trước, có thể là chứng sưng dịch hoàn (orchite) do bệnh lậu gây ra hoặc do một bệnh nhiễm trùng (maladies infectieuses) gây ra như : bệnh

quai bị (oreillons) có thè tới 20%, bệnh đậu (trái trời) thương hàn (ban cua) v.v... Gặp những trường hợp này, lẽ dĩ nhiên phải chữa ngay, dùng để bệnh «chạy» đến như vậy.

Ở đây xin giới-hạn chỉ nói tới suy nhược thần-kinh do tình-dục quá độ mà thôi.

Phải tránh như thế nào?

Trước tiên phải **cương quyết** từ bỏ thủ dâm, gạt hết mọi tư tưởng, mọi cớ khiêu dâm, xa lánh những nơi gọi là «nguy-hiem», «kích-thích», giải trí tao nhã, nhất là phải tránh những trường hợp quá nhàn rỗi «nhàn cư vi bất thiện» mà...!

● Phải kiên-tâm điều-trị

Phải nghĩ tới những hậu quả tai hại cho mình, cho gia-dình, cho xã-hội, như bất lực, liệt âm, liệt dương, mất khả năng sinh đẻ (stérilité) một mồi chán chường (lassitude) mà kinh hãi để cố-gắng, kiên-tâm tìm phương điều trị.

Muốn là được, chưa phải khôi, hiện nay ở nước ta, dược phẩm khá nhiều, khá đầy đủ, không mắc quá, đến không thể mua

được. Sau nữa phương tiện trị bệnh không quá khó khăn để người bệnh không theo nỗi.

● Vấn đề điều-dưỡng trước tiên

Trước nhất phải tuyệt tình với trò thủ dâm, ý dâm, tư-tưởng luôn luôn lành mạnh trong sạch. Cần phải có nghị-lực mà kiềm chế.

Ăn ngủ, làm việc, nghỉ ngơi điều hòa, có giờ giấc.

Tránh nhàn rỗi, nên hoạt động. Hăng hái tập thể dục thể thao, vui đời sống tập đoàn, đều rất ích lợi !

Cứ những món ăn kích-thích như rượu, cà phê, trà đặc, thuốc lá, đồ gia-vị, (nếu chưa thè bở ngay một lúc, thì cố-gắng giảm dần đến mức tối thiểu).

Ăn uống đơn giản, nhẹ-nhang, dùng nhiều trái cây hơn là thịt cá (Phương-pháp ăn chay của các nhà sư vẫn đầy-dủ các chất bồ cǎn thiết, lại tránh được kích-thích tính dục của con người, là một phép dưỡng-sinh thần-hiệu nhất !)

Lúc đầu, dù sao cũng khó-khăn, cố-gắng dần dần, đều đều, thì

quen đi mà không còn thấy gì là trở ngại nữa.

● Thuốc men

Thuốc men chỉ là thứ yếu, nếu cứ dùng thuốc men nhưng «chứng nào vẫn tật ấy» thì thuốc men hóa ra thiếu hiệu nghiệm, vì vậy ta nên nhớ rằng có thuốc cần phải có thang, mà «thang» đây là các điều dưỡng cho chu đáo vậy.

Dùng thuốc an-thần thuộc loại Valériane, Bromures, Passiflore, Belladone, Gardénol... (Có thể mua : Valériane Pachant, Brono-magnésium, Passiflorine, Neuroflorine, Neurinase, Belladéral, v.v...)

Nếu mệt mỏi, dùng thêm thuốc bồ (các loại toniques), thêm nhiều sinh-tố và có thè trích acétate de désoxy corticostérone, một loại kích-thích tố tồng hợp (có thể mua : percortène ciba, doca Organon, Syncortyl Roussel...)

Nếu tình xuất nhiều và liên tiếp nhiều ngày, nên đi nhờ một y-sĩ về thần kinh để khám lại bộ máy thần kinh (ở Saigon, đến hỏi tại bệnh viện chợ Rẫy)

và nên đến một phòng thí nghiệm y-khoa hay viện Pasteur xin thử nước tuy sống để tìm vi trùng bệnh giang mai nếu có, hoặc xem có hư hỏng đâu trong tuy sống không ?

Ngoài ra nếu có triệu chứng gì khác nữa, nên đi khám bệnh để kịp thời điều trị ngay.

● Dùng để mất gà rồi mới rào dậu

Chữa bệnh phải chữa ngay. Càng chữa sớm càng dễ dàn, đỡ tốn kém, chóng lành mạnh.

Khi đi khám bệnh, khai bệnh nên khai rõ ràng, lúc này chỉ có thầy thuốc với bệnh nhân, đừng ngại ngùng, mắc cỡ, cần nói rõ ràng các chi tiết để thầy thuốc chẩn bệnh cho chu đáo.

Sau cùng, cũng nên nhớ «phòng bệnh hơn chữa bệnh», ngăn ngừa, để phòng ngay từ đầu, cần có nghị lực để tránh mọi cảm dỗ, vì tuy khó khăn, khổ sở nhưng còn hơn «mang bệnh, tốn tiền».

● Bs. THIỆN-Ý

HAI CUỘC TRIỂN LÃM HỘI HỌA

LUCIENNE PASSELON
(MIG) TẠI
PHÒNG THÔNG
TIN ĐÔ THÀNH

* Chân-Giảng

NGOẠI trừ ông Jacques Halpern và bà Laure Boyer (Bà trưng-bày một mình ở Alliance française mấy tháng trước đây), là những người tương đối vào loại trội so với những người ngoại quốc ở Việt-Nam bày tranh vậy. Còn đều là thường cả.

Trường hợp của Bà Lucienne Passelon (Mig) cũng nằm trong khuôn khổ đã nói ở trên, nghĩa là không có gì mới lạ.

Bà triển lâm tất cả 48 bức tranh bằng sơn dầu. Một ít phong cảnh miền quê Việt-nam, một ít phong cảnh quê hương bà, một ít bức vẽ Hoa, và người.

Bà vẽ phong cảnh được hơn so với tất cả, trong đó những cảnh vẽ về quê hương bà vẫn gọn và vững vàng hơn. Tôi mở một dấu ngoặc ở điểm này: « Tôi ít thấy những người ngoại quốc ở đây — đã từng trưng bày — vẽ

vẽ Việt-nam (phong cảnh, chân dung) lại, có thể sáng suốt được. Tại sao ?

Có thể vì tài nghệ, có thể người vẽ chỉ ghi lại những đề tài đó như một kỷ niệm. Phần lớn đều mang một tâm trạng « hội-họa-du-lịch » bên trong. Đó là điều nguy hại cho người làm nghệ thuật vậy. Làm tranh chứ đâu phải làm kỷ-niệm.

Cả phòng tranh loại phong cảnh thường vẫn khá hơn. Thí-dụ : Sous bois d'automme (1). En touraine la chapelle sur Loire (7) Sentiers dans les cocotiers (số 29).

Đó là 3 bức có thể coi là tiêu biểu của phòng tranh này. Trong đó chất Passelon nhiều nhất là ở Sentiers dans les cocotiers — theo tôi — Hình như ở bút pháp này (số 29) dễ gần với bà hơn, dễ đưa bà đến những kết quả tốt đẹp hơn sau này.

Tất nhiên hai loại đề tài : chân dung và tĩnh vật ở phòng tranh Bà không có gì đề nổi đến cả. Ấy là tôi chưa kể đến những bức còn dưới cả trung-bình nữa.

Ở con mắt nhìn chung, tôi thấy rằng phần lớn tranh bà đều mắc vào lỗi này : Như còn chưa xong, chất sơn hay còn sương, và tranh bà thường bị rơi vào chỗ phức tạp. Điều này thường là lỗi chung của tất cả những người làm hội họa mới mẻ.

Phòng tranh của bà Lucienne Passelon không mang một dấu vết nào đặc biệt. Người xem sẽ dễ quên như nhiều phòng tranh khác đã bày. Tuy nhiên bà là người đàn bà làm hội họa nhẫn nại, tha thiết với nó.

Liệu 2 đức tính đáng quý trên có thể thay đổi được tranh bà đến mức tiến bộ hơn nữa ở sau này không ?

HENRI MÈGE
TẠI ALLIANCE
FRANÇAISE
TỪ 25 - 3 ĐẾN
4 - 4 - 1963

TRƯỚC phòng tranh hiện tại của Henri Mège tôi đã được

xem tranh ông ít nhiều bày ở các nhà : A. Portail (gian Việt ngữ) và gần đây tại nhà bán đồng hồ Oméga (đường Lê-Lợi).

Ông chuyên vẽ sơn dầu, ngoài ra ông còn làm về phác họa (esquisse) bằng mực tàu hay bằng thuốc màu (aquarelle). Những bức vẽ kiều này thường nhỏ và được làm rất tỷ mỹ, công phu. Sự tỷ-mỹ công phu này không mang tính chất của nghệ-thuật. Người xem dễ nhầm với những bức vẽ trong sách giáo khoa. Đó là những bức chỉ được gọi là minh-họa.

Đa số ở phòng tranh Henri Mège lần này là sơn dầu.

Nhưng tranh của ông tôi chỉ cần nhìn thấy một lần, và chỉ cần xem một bức cũng là đủ và cũng biết được tất cả. Tôi có ngay một ý nghĩ là: những năm về sau nữa tôi cũng sẽ chỉ được nhìn có thể này. Mười năm hay hai mươi năm sau hay lâu hơn thì tranh Henri Mège vẫn thế, không xấu hơn mà cũng không đẹp hơn.

Nghĩa là sự có mặt của Nghệ thuật Henri Mège không gây nên những tiếng động kinh ngạc. Sự quên hay nhớ đến tranh

Henri Mège chỉ giống như một kỷ niệm bình thường, không xúc động. Tất nhiên nhận xét này không phải là điều đáng vui mừng.

Nhưng chê thì còn nhiều người đáng chê hơn. Ông Henri Mège xuất hiện như một dĩ-nhiên với tài hoa của một ông thầy dạy vẽ ở nhà trường. Bởi thế tôi nhìn Henri Mège bằng khía cạnh khác, không hẳn là thái độ từ chối, cũng không của một thái độ muôn chắp nhận. Sự có mặt của nghệ thuật ông trở nên vô hại.

Xem tranh ông tôi có cảm giác như bước vào một căn phòng bày biện gọn, ngăn nắp, có sự mát mẻ toát ra từ các đồ đạc được lau chùi sạch sẽ, được săn sóc đến mỗi ngày. Không quyền rũ khi bước ra không khó chịu khi bước vào. Tôi thản nhiên.

Thực vậy, nhìn tranh ông thật là sạch, thật là chau chuốt. Sự cẩn thận của ông từ những cái khuôn, từ những tên tranh và được ghi rõ từng địa danh, thí dụ (matin après la pluie — environs de Phanthiép), từng chữ số của mỗi bức tranh cũng được cắt xén một cách công phu (hình

tròn có răng cưa chung quanh)

Ông đặt những nét dao thật là mịn màng, tôi có thể nhìn thấy những chi tiết từ trên một lùm cây rất xa, rất nhỏ, từ cái cành câu vác trên vai người, từ những cái nan của chiếc nón mà người đi câu đội trên đầu... tất cả những thứ đó giới-thiệu tác-giả là người khuên thước, tỷ mỹ và chịu khó. Nhưng chính những thứ đó giữ chặt Henri Mège vào khuôn khổ nhất định không có cách gì thoát ra ngoài nó. Và chính là sự thất bại rất lớn của người làm nghệ thuật vậy. Bởi nghệ thuật không chỉ đơn thuần trong sự góp nhặt tỷ mỹ. Nghệ thuật từ chối sự phức tạp và sự sao chép. Nó phải sáng tạo. Sự vật không phải là những thứ linh thiêng những khuôn thước nhất định bắt buộc người làm theo nó một cách thụ động. Nếu thế thì chỉ cần đến sự khéo tay mà thôi.

Lối vẽ của Henri Mège thì có Trong tranh phải có viễn cận (perspective) rõ-ràng, màu sắc phải đúng với sự thực, phải mực thước, bố cục phải cân đối (tôi muốn nói sự cân đối rất nhà trường) nghĩa là những điều học được ở nhà trường được

biểu-diễn một cách trung thành ở tranh Ông. Không có cái gì quá, không có những lạch-lạc nghệ thuật, nhất là không bao giờ có sự tình cờ thích thú nào ở tranh ông cả. Nó được phác họa lúc đầu và phải hoàn-thành với đầy-dủ như đã có.

Tranh của Henri Mège là một câu nói kiều-cách sẵn có, mà không làm mất lòng những người không thích nghe. Có thể là một nụ cười rất bồng bế chẳng hạn, tôi gọi tranh ông là loại tranh-sơn-thủy Kiều-Tây.

Tôi thì không thích tranh ông, nhưng phải công nhận ở mỗi bức tranh của Henri Mège là một sự thận-trọng, nâng-niú, nó có dáng của một bức tranh hàn-hồi.

Tôi nhận thấy ông là người có cẩn bắn hội-họa. Có nghề.

Xin thêm rằng : Trước đây ít năm, Henri Mège là một giáo-sư hội-họa ở Marie Curie. Cho nên tôi không muốn đòi hỏi gì ở ông ngoài phạm vi một ông thầy dạy về Hội-Họa ở trường học.

Tôi cũng ghi ở đây một cảm mến đối với Henri Mège ; một người đã làm việc với đầy-dủ bồn-phận của một giáo-sư hội-họa.

CHÂU-GIANG

lá thư hậu phuong

Trao về các chiến-sĩ tiền-tuyến
đã-có mỹ-ý họa-lại bài « Cõi
Người Em Tiên Tuyễn » của tôi

★ PHƯƠNG-DÀI
(Gia-dịnh)

Chiều lên mây tím dùn cao
Cánh thư tiền tuyến bay vào hậu phuong
Ngập ngừng nhạc trời cành sương
Lắng nghe những tiếng cung thương núi dời
Chiều vàng nghiêng bóng chiei với
Sông buồn xao xuyến dôi trời nhớ thương
Gió đưa tiếng vọng sa trường
Em tôi lướt bụi đậm đường xông pha
Những đêm dùn đặt trăng ngà
Hậu phuong chí ngắm, trường sa em nhìn
Mây thu mây nước phiêu bình
Em trai Thể-Hệ giữ-gìn quê-hương
Đêm nay sao dệt ngàn thương
Ngày mai Xuân nở ngát hương huy-hoàng
Men dời dệt mộng mang mang,
Thuyền thơ bến nước thông vàng reo ca.

đợi chờ

* HƯƠNG-Ý THU
(Qui-nhơn)

Tiếng ai đi ngoài cửa
Tôi cứ ngỡ người yêu
Đi tìm tôi lần nữa
Gió mưa... mưa... thật nhiều !

Tôi cúi đầu chờ đợi
Tiếng giầy đi qua rồi
Người yêu không thấy tới
Giọt buồn.. buồn.. rơi rơi !...

Tôi gục mặt vào tay
Rung nhẹ đôi vai gầy,
Nhạc buồn trong quán vắng
Giấc mộng nào đắm say ?

Kỷ niệm xưa còn đây
Người yêu đi đâu rồi
Khung trời nào khép kín ?
Thời gian... thời gian... trôi !

Người yêu đi biền biệt
Tôi vẫn nhớ nhung hoài
Ngàn năm buồn cảm nín
Tháng ngày... tháng ngày... phai !

buồn cười

★ AN - ĐÌNH

Ngồi không nghĩ những việc mười mươi,
Càng nghĩ càng thêm lại nực cười :
 Cười chú lừa kia mang lốt hổ;
 Cười anh cóc nọ lạy ông trời,
 Cười gà bới mặt truong cõ đá,
 Cười chó quen nhà ý thế hơi.
 Cười mồi cười hoài, cười tức bụng,
 Cười ra nước mắt cũng chưa thôi.

chiều thôn

★ BÙI-XUÂN-TRỌNG

Lơ lửng trời xanh mây đầm mây,
Sương chiều giăng mắc trăng dồi cây
Đồng quê thăm-thẳm người thưa bong
Lối nhỏ quanh co dóm họp bầy
Văng-vắng ngàn xa nghe súng nồ
Bồi hồi tặc-dạ chạnh niềm tây
Chiều nay có kẻ không ăn tối
Mà chắc gì minh được ngủ đây ?



Tiếng nói của Gái và Trai thế hệ



Chúng tôi mở diễn đàn « Tiếng nói của Gái và Trai thế hệ » để bạn trẻ ghi chép những cảm-nghĩ riêng của mình về các vấn đề thời đại.

Chúng tôi sẽ chọn đăng những bài không dài quá 5 trang ; cô-đọng lại những suy-tư, diễn tả những thắc-mắc, phô bày những nhận xét, thành-thực, thô-lộ tâm-sự, những hân-hoan, oán-hận, đau-buồn, hy-vọng...

Chỉ xin đừng để cập đến chính-trị hiện-tại ở trong nước.
Yêu cầu bạn viết thật rõ-ràng, trên một mặt giấy và cho biết nghề-nghiệp, hoặc thết-nghiệp, hoặc sinh-viên, học-sinh với trình-độ học-thức.

Chúng tôi sẽ chọn lọc và lăn-luot đăng mỗi kỳ những bài nào đặc-sắc hơn cả, của các bạn gái và trai từ 18 đến 28 tuổi.

Bạn có thể gửi ảnh để đăng kèm với bài.

N. V.

Bạn trẻ thân mến,

Tôi vui lòng giới thiệu cùng các bạn, bạn TRẦN-VĂN-CÔNG, một thanh niên chưa đầy 20 tuổi, vì hoàn cảnh gia đình, đã phải lo tự lập, vừa đi làm vừa học thêm. Bài dưới đây là một mẩu chuyện thực tế, trong đời sống hàng ngày của một lớp thanh niên thế-hệ đang cảm thấy mình lạc lõng, bơ-vơ...

vắt véo giữa trời. Trên Hòn-bình Phước Vân ngân vang bản « Tout l'Amour ».

Hắn dừng lại dưới cột đèn, hình dung trong ký ức về người nữ ca sĩ. Tiếng pháo tay nồi lên rồi một điệu « slow ». Theo nhịp buồn ; hắn qua đường. Công trường Diên-Hồng vắng lặng, những chiếc ghế đá trơ trọi ướm mình mời mọc. Trên nóc chợ Bến Thành hai chiếc kim đồng hồ chập lấy nhau quay thẳng lên giờ. Hắn ngẩn ngơ trước hai nẻo : Hàm-Nghi, Bonard. Tiếng rít phanh vang lên, chuyển buýt cuối cùng trở về từ Chợ-lớn. Một cặp âu yếm lướt qua, đứa con gái nguýt dài, tát nhẹ lên má người yêu ; cả hai cười vang bước đi.

Hắn lơ đãng móc gói « Kent », một ánh lửa, một làn khói. Đường khuya trời lạnh, hắn rít một hơi dài.

Đôi chân chuyền động, óc hắn bắt đầu làm việc. Hắn nghĩ nhiều lắm : về hắn, về bạn hắn, về xã hội, về những người mà hắn

BUỒN ĐÊM

NHỮNG bước chân buồn
lơ đãng buông thõng trên mặt
đường. Dưới ánh điện nhè nhẹ,
chiếc bóng khập khẽn dài ra ;
quãng đường ngắn lại đều đều.

Một chiếc « Cyclo » cũ kỹ uể
oải lướt qua, cái xích sắt rên xiết
« ken két » như than vãn cuộc
đời trâu ngựa. Một con chó vồ
chủ ! Một chiếc xe thồ-mộ già
nua ngược chiều : đường Lê-Lai
về khuya, Ciné Phượng - Hoàng,
nhà ga, con đường sắt : toàn
một màu vắng lặng.

Những con dom đóm xanh đỏ

TUẤN THANH

★ Trần-văn-Công

chưa từng quen biết. Rồi hắn buồn, một nỗi buồn đơn độc. Không phải là lần thứ nhất mà là lần thứ bao nhiêu hắn cũng không nhớ nỗi, mỗi khi tiếc tàn, bạn rẽ, thì luôn luôn hắn bị lang-thang thế này.

Qua vía hè ; lại một thằng chơi khuya về. Rẽ cùng đường, cả hai đi sát bên nhau. Hắn định mở lời gợi chuyện, nhưng ô kia ! Thảm nào làm sao ! Lại một gương mặt đưa đám : nó gục đầu lầm lũi bước.

Hắn theo sau mỉm cười khẽ ca « Smile... and the... world smiles.. wi...th... you... weep... and you weep a... lone... » rồi hắn cười /lên hắn hắt. Thằng kia giật mình đứng lại ngạc nhiên. Giữa lòng đại lộ vòn vẹn có hai đứa. Hắn tiến lên, dừng lại bên nó rồi cả hai, đều bước.

Thò tay móc điều thuốc cuối cùng hắn trao cho nó. Hơi một chút ngạc nhiên, ngại ngùng nó chìa tay nhận lấy. Thay lời cảm ơn nó hỏi :

— Chơi vè.

Hắn lờ đèn :

— Không.

— Vậy đi đâu ?

— Lang thang.

« Lang thang » — hắn mỉm cười nhớ lại một câu trong bức thư mà hắn vừa gửi cho người con gái mới quen « ... muốn biết về tôi ư ? Không có gì để nói cả, nhưng em có thể nghĩ như vậy : Người con trai ấy, mỗi khi mặt trời vừa khuất sau một vòng « bát » Bonard, nếu không có mặt ở quán kem, thì cũng ở một trà thất nào đó hoặc... lang thang... mãi cho đến hai giờ khuya chàng ta mới bắt đầu cột dây mùng... » Gật gù hắn chép miệng :

— Chắc em đang ngủ.

Thằng kia đếm từng mũi giày khẽ hỏi :

— Mày lại bị em hắt ?

Mặt hắn sáng lên trong sự thay đổi lối xung hô và băng một cù chỉ thân mật hắn phát mạnh tay lên vai thằng kia :

— Mày chơi được lắm. Nhưng báo trước cho đàn em biết tao có hàng tá đào, nghĩa là thừa...

— Biết rồi, « ai mà chẳng vậy », nhưng.. rồi vẫn không phải không ? Có lẽ mày có lý nhưng bảo mày, tao chưa bao giờ bị cảnh đó. Chưa bao giờ tao nói đến hai tiếng « yêu em » và cũng chưa bao giờ tao được nghe « yêu anh ». Chúng tao thích nhau, cùng thỏa thuận hường thụ khi cần, rồi xa nhau.. không gì phải bận tâm cả. Còn

tao buồn ư ? Lại một vấn đề khác. Thật ra có khi chính tao cũng không hiểu về tao cho lắm.

« Đang ngồi học bỗng một cặp thoáng qua cửa, tao buông sách, rồi một nàng « độc hành » trong chiếc « Blue jean » đầy khiêu khích. Tao thay đồ, ra phố. Gặp mấy đứa kéo vào « Quán nửa khuya »... rồi chia tay... lang thang... »

— Mày nghĩ sao về tương lai ?

— Thị tao vẫn học, vội gì ; nhưng mày à, tao cũng chưa biết sau này tao phải làm gì nữa ? Bây giờ thì đều đều mỗi tháng tao có ba ghim.

— Chắc gia đình mày giàu lắm.

— Ô không, người ta trả công cho tao đấy chứ ! Quên bảo mày tao sống độc thân từ năm nay. Ngoài giờ học tao vẫn phải kiếm việc làm để nuôi thân chứ mày tưởng sung sướng như chúng mày à !

— Mày hay nhỉ !

— Còn mày ?

— Rõng tuếch, chỉ ăn với chơi mà vẫn không xong. Bỏ ra như mày chắc tao chết mất !

— Tao trước cũng nghĩ như mày, nhưng rồi khi bị bỏ rơi mình mới thấy không thể chết được. Mà phải thâu hồi cả nghị lực để tranh đấu cho mục tiêu : Sống.

Có lúc trong tao có sự so sánh kỳ lạ giữa cái hy sinh của một chiến-sĩ trên chiến trường. Cái hấp hối của một lão già trong bệnh viện, cái ngang tàn của tên cướp, cái chết của kẻ chán đời và cái nhẫn nhục của anh « cyclo ». Lúc nào cũng như lúc nào, tao thấy thằng kẻ cướp với đứa chán đời kia vẫn là anh em... Mày có bao giờ nghĩ cảnh một cậu Tú nai lùng ở đợt rửa bát cho một quán ăn lao động không ? Thế mà tao dám làm. Phương châm của tao là : « không từ nan bất cứ một nghề nào mỗi khi mình cần ».

Thằng kia đứng lại xiết chặt tay hắn :

— Mày có thể dạy tao nhiều. Một chiếc « cyclo » ngược chiều. Trên xe ngồi nghêu hai anh Mỵ : 1 trắng, 1 đen ôm lấy nhau trong cái lạnh của đêm khuya, mồm nghêu ngao, giọng còn sắc mùi rượu : « We... that live to... please... must please... to live... »

— Mấy giờ rồi nhỉ ?

— 3 kém 15.. Về thôi !

— Thầy mẹ tao khóa cửa rồi, không về được !

— Thị vè với tao đêm nay. Tên mày là gì nhỉ.

— Tuấn.

— Tao : Thành.

• TRẦN-VĂN-CÔNG

(Trưởng sinh ngữ T.V.A.)

Lê-Lai — Saigon



HƯƠNG DÂN TỘC

NHỮNG CÂU • HÒ CỦA Dân quê miền Nam

★ Bà ÁI-LAN

MIỀN Hậu giang, ruộng đất phì nhiêu, cò bay thẳng cánh đã đành, mà sông rạch cũng vò sò, chằn-chặt chảy trên những cánh đồng mênh mông, bát ngát ; chẳng khác những mạch máu li ti trong thân thể con người, luôn luôn luân lưu, tỏa sinh lực nuôi sông bần-thân.

Trên những dòng sông lớn như Tiền-giang, Hậu-giang ; cho đến những con sông nhỏ, con kinh lớn và các rạch thiên tạo, nhơn tạo, đều có ghe xuồng của người dân quê mộc mạc trải qua. Ở châu thành thì đường tráng nhựa, đê dân thành thị xê dịch lưu-thông. Ở thôn quê, vườn ruộng,

HƯƠNG HOA DÂN TỘC

phương tiện lưu-thông xê dịch là những sông, rạch lớn, nhỏ.

Ghe thương-hồ, cũng như ghe xuồng chờ chuyên đi, lại suốt đêm ngày, đều nhờ những bàn tay nông dân, thôn-nữ điều khiển.

Có những đêm trời trong, sao tỏ, nước lớn, trăng thanh, đùng đinh những chiếc thuyền xuôi dòng sông êm ; bỗng trong chiếc thuyền ấy cất lên những câu hò... o... trong vắt, ngân dài, lan theo làn gió thoảng, lướt trên mặt nước phẳng lặng buồn mơ của những anh, những chị vừa chèo ghe, vừa hò lên cho đỡ đường xa buồn tẻ :

— Hò o... Bờ chiếc thuyền
loan !

Khoan khoan bót mái,
Đè dây tó đài lời phải trái
nghe chơi !

Chị chèo lái chiếc thuyền
đang lướt xuôi ở phía trước,
bỗng nghe tiếng hò của một
thanh niên ở thuyền sau.
Chị liền lời mái chèo, hò đáp:

— Bờ chiếc ghe sau ! Chèo
mau em đợi,
Kéo khỏi khúc vịnh này, bờ bụi
tối tăm

Nhưng cái anh thanh niên
mới bết làm sao ! Anh đã trút

hết sức người vào đôi tay,
nhân mạnh mái chèo, chặt
tung dòng nước cho chiếc
thuyền vọt tới, nhưng đuối
không kịp chiếc thuyền vừa
nhẹ, vừa đi trước thuyền anh
một quãng khá xa. Anh không
tự ái, hò với :

— Thuyền em dã nhẹ ; chèo lé
khó theo,
Xin em bót mái, xả lèo đợi anh !

Chị phụ nữ ở thuyền trước
mỉm cười tội nghiệp :

— Đây dã chèo lời ; dặng
chờ người tri kỷ,
Gặp mặt chuyện trò cho phì ước
mơ !

Thanh niên chèo rút theo
đã mệt ; nhưng cảm thấy như
vừa uống một chén sâm, bởi
giọng thanh tao của cô gái hò
lên, chứa chan bao tình-cảm.
Anh tăng hăng rồi cao giọng :

— Bâng-khuâng bát ngát, nghe
em hát hữu tình,
Căn duyên tiền định dôi lứa mình
gặp nhau ?

Tâm lý tình-cảm của thiều
nữ thường hay mâu thuẫn ;
muôn được yêu, thà mồi mong
bắt cá, nhưng khi cá đã toan
cắn câu thì cô nường lại thẹn
thuồng e-lệ ; không dám đê
cho cá mắc câu. Vì thế, cô lái
thuyền lặng thinh, không đáp

nữa. Có phải chàng cô đã xúc động bối rối lẩn sung sướng, e-thẹn vì lời tình-tứ của gã thanh-niên kia ? Chờ mãi không nghe đáp, thanh niên ở ghe sau hò tiệp :

— Cảnh hây còn khuya; đường về thâm-thâm,
Đôi ta xứng lầm : như kép với
đào.
Hát chơi cho giải muộn, lẽ nào
bậu làm lo ?

Cô ta ý chừng « Tình trong
như đã, mặt ngoài còn e » nên
cô cất tiếng hò đè dò xét :

— Đời phải đời thanh tri,
Cuộc phải cuộc văn minh,
Kìa là gió mát trăng thanh,
Biết đâu nhơn đạo mà tỏ tình
hơi ai ? !

Thanh niên kia liền trả lời
đè ướm tình và thử tài đòi
đáp của cô nàng :

— Thùng thùng ! đó nói một
câu đây anh chầu nửa chục.
Hết là gàn đục thì phải lồng trong
E cho miệng chàng in lòng
Chớ thuyền quyền sánh với anh
hùng mới xué !

Cô gái bắt đầu gợi lên một
cuộc chơi chữ. Cô dùng
những danh từ dụng cụ của
thợ mộc để thử tài đòi đáp

của anh chàng :

— Chàng đứng có lóng trong
gạn đục
Thiếp giao tình bằng thẳng như
cửa
Giữ cho tròn nghĩa sâu xưa,
Cũng như anh thợ mộc liệu vừa
rập khuôn.

Anh chàng nghĩ thầm : chàng
cô này là một tay « tú khâu
cầm tám » đây ! Minh cũng
phải đưa chữ với cô ta mới
được. Anh liền hò :

— Anh dốc kén cho lặng người
kim chỉ.
Nên gắng chí làm cho phi tóc tơ
Được vầy anh mới ước mơ,
Cũng như người dệt lụa giữ hờ
mỗi manh.

Cô à lanh khôn, « lái » anh
chàng qua địa hạt hoa quả đè
tì dụ đức hạnh hiếu đạo của
mình :

— Thân em như trái Hạnh
Rành rạch đang tròn.
Đầu sương dầm nắng giải cung
không mòn tiết xuân.

Anh kia liền ranh mảnh, tí
mình như con chim, đổi lại ;
Thân anh như con én len-lén
trên cành,
Muốn kẽ trái Hạnh chàng đành
bay xa !

Cô gái lại mượn một giòng
hoa để tượng trưng cho sự
tinh khiết của mình .

— Thân em như bông bưởi
trắng ròng.

Hương thơm nước mũi, mà
lòng lại sạch trong.

Anh chàng bao giờ cũng
muốn « gát cửa trên » chứ
không chịu thua :

— Tí thân anh như chùm
gởi đáp nhờ,
Gá vô cành bưởi đặng chờ
hưởng hơi !

Cô kia lại cậy đáo hoa
hường ví với mình, đè cành-
cáo anh chàng phải coi chừng
gái của nó, chớ có khinh
thường mà mó tay vào :

— Thiếp như một cụm hoa
hường,
Chớ thấy xinh rờ đến mà mắc
đường chông gai !

Anh trai nọ lại ranh-mảnh
và có ý hạ lời cầu cao của
cô à :

— Anh tí như hạt sương,
tươi hoa hương cho tươi tắn,
Vì tiếc đáo hoa lành bị nắng
héo khô !

Cứ bị chàng trai lúc nào
cũng ăn qua, cô gái tự nâng

mình lên cao như vật quý
trọng trên bàn thờ; thử xem
anh ta còn gát cửa trên mình
nữa chăng, nên cô xoay qua
chiều khác :

— Thiếp ví như trái Phật
thủ có khác qì,
Thấy thì thấy vậy, ăn thì khó
ăn !

Chàng trai không chịu lép
về, liền đáp :

— Anh như dĩa quả-tử trên
bàn,
Đề chung Phật-thủ vững
vàng xem chơi !

Cô gái bây giờ đã phục
tài anh chàng đòi đáp. Văn-
chương đã tao-nhã mà ý-
nghĩa cũng thâm-trầm. Lòng
cô cảm thấy rung động.
Nhưng cuộc hò đòi đáp
cũng đã lâu. Vầng trăng đã
chèn chêch treo lơ lửng trên
ngọn tre; sao mai đang nhảy
nhảy ; cô bâng khuâng chia
tay người tri-âm, tình cờ gặp
nhau lần đầu tiên trong chõc
lát, mà cũng là lần sau cùng,
vì không biết còn có dịp tình
cờ gặp gỡ nữa chăng ? Cô
buồn buồn căt giọng già biệt :

Đêm lung, canh tàn, giã chàng
ở lại,

HƯƠNG HOA DÂN TỘC

Dây ra vè hoản hoại, luống
những đau thương

Gia nhau cách mặt đôi đường.
Dứt câu hò hát, lo lường bán
buôn.

Chàng trai đa tình cũng cảm
thầy nao nao lòng, vì phải xa
nhau chưa biết bao giờ được
tái ngộ :

Gió thổi hiu hiu chín chiều ruột
thắt !

Nhin sao bên bắc nước mắt
chảy bên đông !
Biết làm sao cho nên đạo vợ
chồng ?

Không biết đây với đó, ông tơ
hồng có xe ?

Thè rồi đôi thuyền rẽ lái,
kè ở người đi. Và trên những
con sông xuôi ngược giang hồ,
họ chỉ còn nhớ nhau như một
làn gió thoảng, mỗi khi họ có
dịp qua khúc sông này. Mối
tình của họ chỉ là trong thỉnh
khí, vì « văn kỳ thịnh mà bất
kiền kỳ hình ».

• Bà ÁI-LAN

UFFARMA Công-ty

Đại-lý độc-quyền
của các viện bào-chế

- Roussel
- Abbott
- Röter

20A, Bến Bạch-Đằng — Saigon

Điện thoại: 20.055

Vinh Bí!

Ghен

TỐT hay XẤU ?



— MÌNH ơi, Mình viết thư mèo cho cô nào đấy, mà không lại ăn bắp rang với em ?

Ông Tú không trả lời, bà lại hỏi :

— Mình viết thư cho cô gái đẹp nào đấy, Mình ?

— Anh viết thư cho bà Cụ chủ-nhà để khắt nợ tiền nhà.

— Em hỏi cho vui thế thôi, chứ nếu Mình có viết thư cho người yêu nào của Mình thì Mình cứ viết, em không có ghen đâu.

— Em không tin, anh đọc thư cho mà nghe. Nghe đây nhé : « Kính gửi Bà Cụ chủ-nhà... Thưa Cụ, về số tiền nhà tháng này, xin Cụ vui lòng cho chúng tôi khắt đến cuối tháng, vì... »

— Thôi, Mình, đừng đọc nữa, Mình lại đây ăn bắp rang với em.

— Anh còn cho thư vào phong bì.

Năm phút sau, ông Tú đến ngồi ghế xếp, cạnh chiếc võng của bà Tú. Thấy tờ nhật-trình bà Tú vừa mới vứt xuống sàn, ông hỏi :

— Em đọc báo hôm nay có tin gì lạ không ?

— Có một bà đi bắt ghen, thuê taxi đuổi theo chiếc xe Huê-ký của chồng, đến Tân-

Thuận thì bắt gặp chồng đang ôm cô à hun-hít lung-tung-beng, bà ta tức mình nhảy tới túm đầu con nhỏ, đánh loạn-xị xà ngầu, xé áo-quần tơi-tả, chỉ còn dề có một cái xú-chiêng. Đó, nhật-trình hôm nay chỉ có cái tin đó là đút gân.

Ông Tú túm-lím cười :

— Gân của em cũng bị đứt sao ?

Bà Tú cười đáp lại :

— Nghe cái tin ấy thì hạng đàn-ông của Mình bị đứt gân, chứ gân của tụi em việc gì mà đứt !

— Nếu thí - dụ anh là người đàn ông ấy, em là người đàn-bà ấy, thì em có hành-động như thế không ?

— Không. Em yêu Mình, em không ghen. Em nhứt định không bao giờ ghen.

— Em ngoan nhỉ.

— Em chẳng ngoan gì cả! Tại em yêu Mình mà em không ghen, thế thôi. Em nghĩ, ghen làm gì vô ích.

— Thế sao霸道 nay em không mua hột-vịt-lộn cho anh ăn, hả em ?

— Đó! Mình lại nhắc đến hột-

MÌNH ƠI !

vịt-lộn nữa! Bộ Mình còn nhớ cô Tám-Hột-Vịt-Lộn lắm sao ? Em hỏng thèm chơi với Mình nữa đâu !

Bà Tú dẫy nãy, hai chân đạp lia-lia trên võng như nhảy twist, hai tay múa như đồng cốt, làm chiếc võng chồng chềnh lắc qua lắc lại, xuýt nữa bà té xuống sàn gác. Ông Tú cười, choàng tay qua võng, ôm lấy bà :

— Em của tôi ngoan lắm... ngoan lắm... Em của tôi không biết ghen đâu.

— Mình thấy em không ghen, rồi Mình chọc cho em ghen đó.

— Ghen cho vui, chứ có sao.

— Nói thật ra, thì đàn-bà ai mà không ghen !

— Chà, em vừa nói một câu danh ngôn đúng quá ! Chỉ tiết một cái là nó đã hơi cũ rồi. 450 năm trước khi Chúa Giê-su ra đời, có nhà đại Thi-hào Hy Lạp là Euripide, trong vở kịch Andromaque, đã viết : *La jalouse est innée dans le cœur des femmes.*

— Là sao, Mình ?

— « *Ghen là bẩm tính trong tim người phụ nữ* » Chỉ có mỗi một người đàn bà không biết ghen, là Eva. Vì là người đàn bà độc nhất do Chúa tạo ra lần đầu tiên, chưa có người đẹp nào

khác nữa, thì ghen với ai !

— Em cũng muốn là người đàn bà độc nhất của Mình, không có người đẹp nào khác nữa, để em được yêu Mình hoàn toàn, không bị ai tranh giành, không bị ai cướp giật, như cô Eva đã yêu chàng Adam vậy. Nhưng em ghét chàng Adam của em...

Bà Tú âu yếm cầm một hột bắp ném đùa vào ngực ông Tú :

— Chàng Adam của em đáng ghét lắm, chàng có hàng tá cô Eva ! Nhưng em đã trót yêu chàng nên em mới ghen, chứ nếu em không yêu thì tội gì em ghen cho mệt !

— Thế ra em cho rằng có yêu mới có ghen ?

— Đúng.

— Không đúng. Một nhà đại tư-tưởng và đại tâm-lý học của Pháp hồi thế kỷ XVII là La Rochefoucault, đã bảo : *Il y a dans la jalouse plus d'amour-propre que d'amour.* Nghĩa là trong tình ghen có nhiều tự-ái hơn là tình-ái. Tự-ái là ích-kỷ, vì ích-kỷ mà ghen, chứ không phải vì yêu mà ghen. Quan-niệm vì yêu mà ghen, là sai-lầm, và giả dối, chỉ để bào chữa cho tính vị-kỷ, cỏ khi tàn nhẫn, có khi thành ra thù ghét, cho nên

chữ *ghen* thường đi đôi với chữ *ghét*, và có người đàn bà nào cho ghen là tính tốt đáng hâm mộ! Trong quyền *De l'Amour*, nhà văn Etienne Rey lại còn diễn tả cụ thể hơn: « *La jalouse c'est l'amour-propre de la chair* », (ghen là tính tự-ái của xác-thịt). Thật thế, nếu tình yêu hướng nặng về tinh-thần, thì không có ghen. Nhưng vì tình yêu liên quan đến nhục-dục nhiều hơn, chú trọng mục phiêu khoái-lạc vật chất nó mới nảy ra tính ghen, ích-kỷ và tầm thường. Theo lời nhận-xét xác-đáng của văn-sĩ Chamfort, thì tình yêu chỉ đưa đến sự « tiếp-xúc của hai làn da » (*le contact de deux épidermes*). Bởi nó quá tầm thường như thế, nó hướng về thê-chất mãnh liệt hơn, cho nên người đàn bà hay người đàn-ông nào tham lam khoái-lạc vật chất của tình-yêu nhiều hơn đều là những người ghen kinh-khủng, ghen hơn ai hết thảy.

Tất cả những vụ ghen nổi danh nhất trong lịch-sử Đông Tây từ xưa đến nay đều chứng minh chân-lý ấy.

— Nói như Mình, thì phần nhiều là vì tham giữ tình dục mà ghen, chứ không phải vì tình yêu thanh cao mà ghen?

— Đã ghen, còn thanh-cao gì nữa? Ghen đâu phải là một đức tính tốt đẹp? Nó thuộc về các tính đê-tiện, xấu-xa, mà người đàn bà hay người đàn ông tự-trọng có bao giờ dám đem ra khoe khoan đâu! Nhà Hiền-triết Voltaire đã bảo: « *L'amour des jaloux est fait comme la haine* »; ý nói là *tình yêu của những kẻ hay ghen cũng giống như thù ghét*. Vì một khi đã ghen thì chỉ có hăng-hoque, giận dữ, hăm dọa, chứ đâu còn những lời tình-tư yêu đương của lúc yêu nhau? Hai người đàn bà ghen, chực mồ bụng ăn gan, chỉ vì dành một người đàn ông, hay trái lại, hai người đàn ông ghen nhau vì dành một người đàn bà, — tất cả đều đâu phải vì một tình yêu thanh cao, êm thắm, mà chỉ vì một chút tham-lam, vị-kỷ, trên phương diện vật chất mà thôi. Cho nên, con người càng có trí thức, càng ít ghen, xã hội càng văn-minh càng ít người ghen. Anh nói: ít, chứ không nói là: *không có*. Thi hào Anh-quốc Oscar Wilde (cuối thế kỷ XIX) đã nhận xét rằng « *Chỉ có những người đàn bà tầm thường là hay ghen, những người tuyệt đẹp, không bao giờ ghen* ». Nói thế có hơi thái quá,

nhưng có một phần đúng nếu giảng nghĩa rộng ra.

— Giảng nghĩa rộng ra, là thế nào, Mình?

— Có thê ghen vì thấy người đàn bà kia đẹp hơn, hoặc vì họ học giỏi hơn, có địa vị cao hơn, giàu sang hơn, hoặc được chồng yêu quý hơn, v.v... Tóm lại là người kia có những ưu điểm chạm lòng tự-ái ích-kỷ của mình, khiến mình ghèn ghét, và thù oán. Người đàn bà ghen vì tự thấy mình kém sút hơn người ta về một phương diện nào đó, mà hầu hết là những phương diện vật chất, dưới câu sáo ngứ thường dùng để che đậy: « *cirorpion* tình yêu của chồng », « *chiếm đoạt trái tim của vợ* », v.v... Mà khi một người đàn bà nỗi ghen thì họ mắt hồn cá-tính phụ nữ. Nữ sĩ De Puisieux, nghiên cứu về tâm lý của Yêu và Ghen đã viết một câu rất chí lý: *Une femme jalouse qui s'irrite change de sexe* ». Một người đàn bà nỗi cơn ghen không còn là đàn bà nữa.

Nhà đại kịch - sĩ Anh - quốc William Shakespeare đã mô tả người đàn-bà ghen là « *một con ác-quỷ có đôi mắt xanh màu ve chai* » (*a monster with green eyes*). Giáo-sư Auguste

Forel, chuyên về khoa tâm-lý, cũng có luận như sau đây:

« *Đối với người vợ, thà rằng có người chồng không trung-thành còn hơn là có người chồng hay ghen. Vì người chồng không trung-thanh còn giữ được hạnh-phúc với vợ. Chứ người chồng hay ghen luôn luôn biến cảnh gia đình thành râ đia-ngục. Đối với người chồng, người vợ càng ghen-tuông càng không thể nào sửa đổi được người chồng, mà lại gây ra những cảnh hỗn-loạn mà kết cuộc là đầu độc đời sống chung cho đến tiêu-diệt dần dần...* »

Nữ-sĩ Colette của Pháp, một ngòi bút phụ-nữ danh tiếng nhất của thế-giới hiện nay (chết năm 1954), đã viết một câu giản-dị nhất và xác-đáng nhất: « *La jalouse est la malédiction de l'amour* » (ghen là tai-họa của tình yêu).

— Mình phân-tích tâm-lý của tính ghen như thế là đúng lắm, em chịu. Mình nói hay quá...

Ông Tú cười :

— Mèo khen mèo dài đuôi!
— Chưa! Mình đừng có vội nở mũi, em nói chưa hết lời đâu. Mình nói nghe thì hay thật, Mình căn cứ trên những nhận-

xét đúng đắn của các nhà tâm-lý-học danh tiếng và những kinh-nghiệm thực-tế, nhưng rõt cuộc là Mình bảo em đừng ghen với cô Tám-Hột-Vít-Lộn phải không? Cái đó nhất định là em không chịu.

— Có hai trạng-thái ghen khác nhau chứ. Một, là cái ghen của tình yêu chân-chính thì tẽ-nhí, kín đáo: Ghen mà vẫn yêu, ghen ít hơn yêu. Ghen chút-chút thôi mà yêu nhiều - nhiều-nhiều. Đó là cái ghen của những người luôn luôn tha-thiết với tình yêu. Hai là cái ghen vị-kỷ gay-gắt. Cái ghen biến-hóa ra thù-hiem, đố-ky, đó là cái ghen tầm-thường của những kẻ mù-quáng chỉ theo cái thú tính của mình, không đủ bình tĩnh và sáng suốt để nghĩ đến hạnh-phúc chung. Cái ghen đó nhất định là đưa đến mau lẹ sự tan-rã mọi thứ hạnh-phúc, nếu không thì cũng tạo cảnh địa-ngục trong gia-dinh. Có thể đặt những công-thức tâm-lý của yêu và ghen như sau đây:

p = hạnh phúc; h = tai họa; g = ghen nhỏ; y = yêu ít. P = đại Phúc; H = đại Họa; G = ghen lớn, Y = yêu nhiều.

(A) : $p = Y + g$

(B) : $h = y + G$

— Còn yêu mà không ghen, như em yêu Mình?

— Như em yêu anh thì công thức A sẽ đổi ra :

(A') : $Y = P$.

— Còn ghen mà tật ác-xít vào mặt tình địch, hoặc đồ ét-xăng đốt chồng, thì sao ?

— Thì công-thức (B) sẽ thành ra :

(B) : $\begin{cases} G + y = H \\ G + (y - y) = H^2 \end{cases}$

Nếu gia đình nào cũng áp dụng đúng công-thức A và A' thì chắc chắn là những gia đình có nhiều hạnh phúc nhất. Tất cả những kinh nghiệm thực tế trong đời sống đều xác nhận định luật tâm lý bắt-dịch trên kia. Và những vụ ghen tuông sôi nổi nhất trong Lịch-sử cũng chứng minh chân-lý đó.

— Mình kề những vụ ghen nỗi tiếng nhất trong Lịch-sử và Văn-học cho em nghe.

— Có những vụ ghen độc-ác dã man như **Vũ-Hậu**, vợ vua Đường Cao-Tôn, ghen với **Vương-Hoàng-Hậu**, và tự bóp cổ đứa con gái sơ-sinh của bà cho nó chết để vu-cáo mà làm hại Hoàng-hậu họ Vương.

Cái ghen của Vũ-Hậu là cái ghen khiếp-đớm nhất, mà sau cùng, cái chết của Vũ-Hậu cũng lại là cái chết thê-thảm bi-thương nhất. Vũ-Hậu ghen cả với chị ruột là **Hàn Quận-Chúa** rồi tìm cách sát hại nàng. Bà ghen cả với cô cháu ruột là **Vệ-công Tước** và cũng lập kế thủ-tiêu nàng. Có thể nói không sai-lầm rằng **Vũ-Tắc-Thiên** là người dàn-bà ghen dã man nhất, vô nhân-đạo nhất, trong Lịch-sử thế giới từ xưa đến nay. Vì thế mà đến 81 tuổi, người hoàng-hậu quí ác ấy bị ngay những kẻ cận thần hạ sát, chết bỏ cho ruồi bu kiến rúc, còn tệ hơn xác chết một đứa ăn mày! Còn dàn-ông ghen, tàn nhẫn và vũ-phu như chàng **Othello**, nhân vật của **Shakespeare**, ghen cõi vợ tuyệt đẹp là **Désdemone**, ghen quá thành ra như một chứng bệnh, và cuối cùng hăn b López cho nàng chết trên giường. Còn ghen mà mưu mô hại chồng nhưng nàng **Hermione**, nhân-vật thần-thoại Hy-Lạp, vợ của **Pyrrhos**, ghen với **Andromaque** là nàng hầu và lại là người yêu của chồng. Hermione âm-thầm lập mưu với **Oreste**, người cận-vệ của chồng, xúi Oreste phản-bội chủ, để sát hại chồng với tình-nhân, rồi trốn

đi với Oreste sang Sparte. Nhưng rõt cuộc rồi nàng cũng bị hại. Lại còn một tình ghen gay căm và hiềm độc-nữa là nàng **Roxane** ghen với nàng **Atalide**. Roxane (trong kịch *Bajazet* của Racine) là một nữ-vương trẻ đẹp của Turquie, được lệnh của Hoàng-đế xứ này phải đem quân giết người em ruột của ông là **Bajazet** vì ông sợ người em sẽ cướp ngôi vàng. Nhưng **Roxane** lại yêu Bajazet, đến bảo với **Bajazet** nếu chàng bằng lòng lấy nàng làm vợ, nàng sẽ theo chàng mà đánh lại Hoàng-đế. Bajazet cự tuyệt vì chàng đã yêu **Atalide**, vêu say mê. Tức thì Roxane bảo với **Bajazet**: nếu vậy thì anh phải tự tay giết chết Atalide, bằng không thì tôi sẽ giết anh. Bajazet cương quyết phản đối, liền bị binh sĩ của Roxane chém đầu. Atalide cũng tự tử để khỏi bị cõi ghen tàn-sát của Roxane. Tâm-lý của ghen được chứng thực rõ nhất trong vụ **Mithridate**, vua xứ Pont, ghen với chính con trai của ông. Ông có hai con trai, Hoàng-thái-tử **Pharnas**, con trai trưởng, âm-mưu giết ông để dành ngai vàng, bị ông bắt được, chi bỏ tù. Còn con trai thứ là Hoàng-tử

Xipharès yêu nàng Monime cung nữ kiều-diễm là tình-nhân của Vua, bị Vua biêt được, lại bị Vua kết án tử-hình !

— Minh ơi, thế ra thằng con trai dành ngai vàng được nhẹ tội hơn là thằng con trai dành trái tim vàng !

— Cha con ghen nhau thì có **Mithridate** và **Xipharès**, ở Hy Lạp vì nàng Monime, có **Đồng Trác** và **Lứ Bố** ở bên Tàu vì à Diêu Thuyền... mẹ con ghen nhau có Hoàng thái Hậu **Agrippine** ghen với **Néron** Hoàng đế La-Mã. Chị em ruột ghen nhau thì có **Vú Hậu** và **Hàn quân Chúa**, dưới đời Đường Cao Tôn ở Thế kỷ VIII, có Hoàng Hậu nước Anh **Elisabeth**, ghen với Công chúa **Marie Tudor**, thế kỷ XVI. Vợ chồng ghen nhau thì có **Othello** ghen với **Desdemone**, **Henri VIII**, Anh Hoàng ghen với **Anne de Boleyn**. Còn hai người đàn bà tình địch ghen với nhau kinh khủng nhất thế giới, thì ở Hy Lạp có **Roxane** và **Atalide**, bên Tàu có **Vú Hậu** và **Vương Hoàng Hậu** và trong văn chương Việt nam có **Hoạn-Thur** và cô **Thúy Kiều**. Đấy là kè những cái ghen nỗi tiếng nhất, có thể coi như là

những vụ ghen điên hình.

Bà Tú suy nghĩ một lát rồi bá cõi hôn ông Tú :

— Minh ơi, hai đứa chúng mình không đứa nào ghen với đứa nào nhỉ ! Phải không Minh ?

Ông Tú muốn nhắc đến cô **Tám-Hột-Vít-Lộn**, nhưng không muốn chạm lòng tự-ái của vợ, ông lẩm-lẩm cười rất ngoan-ngoắn, gật đầu :

— Phải... Em ngoan lầm, không bao giờ em ghen... Bây giờ anh kè Minh nghe một vụ anh chồng da nghi, hay ghen vợ, chuyện có thật, mà anh đã đọc trong quyển « *Những vụ án ghen ở các tòa án Paris năm 1948* »: Một anh lái buôn ở quận Jura có tính hay ghen vợ, vì cô vợ đẹp và anh ta lại cứ đi vắng nhà luôn. Một hôm, muốn rình vợ, anh ta đi nửa đường, quay về. Về đến gần nhà, anh ta thấy một người đàn-ông đi vào nhà anh. Anh đứng nấp sau gốc cây để rình. Người kia không trông thấy anh. Anh rình 1 giờ... 2 giờ.. anh yên trí rằng người đàn ông kia là tình-nhân của vợ anh, đang nằm với vợ anh. Anh bèn nhảy vào nhà, chìa súng sáu ra bắn người đàn ông một phát rồi bắn luôn vợ anh một phát. Nghe tiếng súng hàng xóm chạy tới thì té

ra: vợ anh bị bắn trọng lúc đang ngồi khâu nút áo sơ-mi của anh; còn người đàn-ông kia chỉ là người thợ mộc đang đứng trên thang cao sửa cái máng-xôi, bị anh bắn ngã chết ngay dưới chân thang. Anh ta ân-hận vì lầm-lỗi liền cầm súng bắn luôn vào đầu 1 phát để tự-tử.

— Trời ơi ! Ghen gì mà ghen mù quáng vậy !

— Anh kè một vụ ghen hiếm có *sữa* ở bên Mỹ, cũng năm 1948. Bà **Mildred Bolton** ở Chicago, lấy người chồng quá hiền lành nhin nhyc và ít nói. Bà ta thì tính nóng nẩy và « một cây » ghen. Thấy chồng nói chuyện với bất cứ người đàn bà nào là bà ta cũng nồi cơn thịnh nộ. Thết rồi cả phố ai cũng xa lánh cả chồng bà lẫn bà. Một hôm, bà đi chợ về trông thấy chồng đang ngồi xem lại quyển *Album* hồi còn đi học và nhìn mãi hình một cô gái đẹp dán cạnh hình chàng. Không nói rằng một tiếng, Mildred Bolton lấy súng sáu bắn chồng 1 phát chết tươi. Điều tra ra, thì ảnh dán trong *allum* là cô em ruột của chồng, đã chết hồi 21 tuổi. Mildred Bolton bị tòa án Chicago xử tội chết trên ghế điện. Nhưng ba chục phút trước giờ hành hình, được Tòa giảm xuống còn 199 (!) năm cầm cố. Không ai hiểu tại sao lại 199 năm !!

Bà Tú thở ra, Bà kéo ông Tú ngồi vào vũng với bà. Bà nắm chặt lấy tay ông:

— Minh ơi, Minh đừng ghen với em, em đừng ghen với Minh nhé ! Minh hứa với em đi.

— Khỏi cần hứa. Em cứ yêu anh như em đã tha thiết yêu anh, và còn đang yêu anh, hiền lành và trìu mến mãi mãi, thì không bao giờ anh ghen.

— Em đối với Minh thì khỏi nói. Em không có một giờ một phút nào hết yêu Minh và chỉ yêu một mình Minh thôi. Còn Minh đối với em thì sao ?

— Thì... thì... Nhưng anh có bao giờ ghét em đâu, hay có yêu em kém hơn trước đâu ?

Bà Tú vung vằng nhõng nhéo :

— Thôi, em kí ông thèm chơi với Minh đâu. Em giận Minh bây giờ đây.

— Sao giận anh ?

— Minh hứa là Minh yêu em mãi mãi cơ.

— Chắc chắn anh sẽ yêu em mãi mãi, mãi mãi, và mãi mãi.

Vừa có tiếng rao quen thuộc ở trước cửa ngẫu-nhiên reo lên: « Ai mua hột vjt lộn hông...? »

Bà Tú la lên :

— Hồng ăn !... Đì bán chđ khác !!

Ông Tú, Bà Tú ôm nhau cười lăn trên vũng...

Diêu - Huyền

Chợ Lớn Quê

Ca dao

thời Nguyễn-Tử

Vắng anh trăm nhớ, ngàn thương,
Muốn đi lại ngại bước đường xa-xôi
Ước gì em có xe hơi,
Đề em vẩn lái sang chơi với tình.
Buồn cho đôi lứa chúng mình,
Bấy lâu nặng chűu gánh tình hai vai.
Gánh tình nặng đồ đèn nơi,
Xin anh tậu chiếc xe hơi chở tình.
Xe hơi chắp nối duyên lành,
Xe hơi êm chạy đường tình bon bon.
Đường tình dù uất, dù trơn,
Có xe hơi cũng chẳng cơn cớ gì.
Xe hơi đệ nhất Huê-Kỳ,
Thứ ba Phi-Át, thứ nhì Po-Dô.
Con người hờn kém, hay ho,
Nên duyên, nên phận cũng nhờ xe hơi.
Chém cha cái đứa bịp đori,
Mượn xe hơi đề dối người tình chung.
Tưởng xe nên vợ nên chồng,
Xe người đòi mất, tình rông dăng nào.
Chém cha cái số hoa đào,
Cởi ra rồi lại buộc vào xe hơi.
Hơi xang khói bốc mịt trời,
Ngửi hơi xang thấy ngọt mùi phấn son.
Trăm năm xe chạy thời mòn,
Ngàn năm đường nhựa vẫn còn trơ trơ.
Duyên xe nghĩ đến bao giờ,
Nghĩ khi xịt «llop», tắc «ditch-lor» mà buồn.

★ TÚ - BE



Truyện dài trào phúng xã-hội ★ NGUYỄN-VÝ

(Tiếp theo P.T. 100)

SAU cái đêm sóng gió sôi-nồi trong gia đình Ông Lớn, toàn thể dân thành phố đều biết rằng Bà-Lớn đi Saigon đã hơn một tuần-lẽ và chưa thấy bà về. Dư luận xôn xao, kè bàn thè nây, người bàn thè nọ. Hầu hết bên Nữ-giới, từ các cô giáo, các cô nữ-sinh, các bà nội-trợ, đến các ông công-chức, tư-chức, binh-si, đều có lập-luận chung, đại-đề như sau đây: Thị ra người ta có đủ tất cả các điều kiện tinh thần và vật-chất để sống trong hạnh-phúc êm-đẹp, địa-vị cao, tiền bạc nhiều, uy-quyền tuyệt đối của một vị Chúa-tể ở địa phương, thè mà gia-dinh họ vẫn lục-đục, vợ chồng cắn-dắn, đèn đồi mấy tao mi tú, đập gót giày trên đầu, đánh guộc lên mặt, chẳng khác nào vợ chồng một kè thắt học, vũ-phu.

Bé ngoài Ông Lớn bà Lớn có vẻ oai-nghiêm rực-rỡ, hùng-dũng cao sang, nhưng bên trong gia-dinh Ông Lớn có thè nói là một di-tích của mục-nát, của phong-kiên hạ

tảng và thôi-hoa, của cái thứ trưởng-già học làm sang, nhò hoản-cảnh đưa lên địa-vị mới, nhưng tài-đức kém cỏi không xứng đáng làm gương mẫu cho những từng lớp nhân-dân đang nỗ lực vượt lên khỏi tình trạng chậm tiến.

Nhưng đây chỉ là những lời bình-phẩm thăm lén trong khi người ta ngồi tụm năm tụm ba trò chuyện nhỏ to, bàn về thế sự. Sự thực thì ông Lớn vẫn có uy-quyền, và toàn thể dân-chúng các từng lớp đều rầm-rắp tuân lệnh ông Lớn, và một số người luôn luôn theo xu-nịnh ông, tôn ông lên tận mây xanh, để hưởng nhiều bông-lộc. Những kẻ ấy thường được ông Lớn che-chở, tín-dụng, và giao-phó những trọng trách lớn lao. Mày « cha nội » này thừa dịp được nương dựa vào uy-quyền của bể trên, tha hồ áp-chè, hành-hạ thường dân, bắc-lột dù cách, dưới chiêu-bài của chính-quyền. Thật đó chính là những mồi hại vô-cùng lớn-laо. Nhưng, than-ôi, ở các tầng cao xa vời-vợi, không hay biết gì sất cả!

Đó là dư luận thăm lén của nhân dân và cũng là những

nhận xét thẳng thắn, từ của những người thức-giá xót dạ đau lòng với những điều mắt thày tai nghe.

Đời sống ở tinh-tối vẫn cứ cái đà ày mà buông trôi theo thời gian. Không có gì thích thú, người ta chỉ còn quay lại dòm ngó và theo rỗi những chuyện bí-ẩn trong tư-dinh ông Lớn. Không khác nào một lớp tuồng cải-lương hay một đoạn phim xi-nê ly kỳ, hắp dẫn.

Điều tôi, một giáo-sư quên, dạy từ ngày kiêm vừa đủ để sống tạm bợ, tôi chỉ tức cười. Cho nên bắt cứ ngồi chơi chỗ nào, trong tiệm cà-fé, tiệm rượu, quán nhảy đùm, ngoài bờ-sông, trong rạp hát, hễ ai nói đến những chuyện ông Lớn bà Lớn, là tôi cứ cười. Tôi cứ cười hoài. Nhất là thẳng Ngọng. Tôi xin thú thật rằng bây giờ tôi say mê thẳng Ngọng rồi. Nó là một nhân-vật hắp-dẫn nhất trong các tần tuồng khôi hài mà nó khai thác rất tài-tinh.

Có lần tôi đã nói rằng thẳng Ngọng có một linh-tinh ứng nghiệm phi-thường. Giúp vào đó, nó có óc thông minh và tính lanh-lợi hơn cả một số đông người lớn.

Sau khi Bà Lớn bỏ tinh đi lên Sài-gòn, thẳng Ngọng nói quyết với tôi :

— Con đánh cuộc với cậu nè. Nhận định nǎn này Bà Nớn đi Xé-Goòng này chống Mỹ, chớ không trở về với ông Nớn nữa, thè nà thè nǎo !

— Sao mày dám cá như thế?

— Con dám cá đí, thè nà thè nǎo. Cái ninh-tinh của con nǎo bảo cho con biết thè. Con cũng như con chó, cậu à, đánh hơi giỏi nǎm. Hễ con đánh hơi một chuyện gì nà phản nhiều đúng ngay chuyện đó, thè nà thè nǎo.

— Ủ, tao vẫn phục mày về điểm đó. Mày thông-minh lắm. Nhưng lần nǎy, tao sợ mày đánh ơ sai:

Thằng Ngọng cười :

— Con chắc không sai, con biết Bà Nớn đà có mèo vó: một ông Mỹ ở Xé-Goòng, từ nǎu rồi thè nà thè nǎo. Cho nên, cậu thày hông, bà Nớn trước kia đâu có biết tiếng Anh, tiếng Mỹ gi đàu, thè mà độ năm sáu tháng nay, mỗi nǎn bà Nớn đi Xé-Goòng về, bà Nớn đi dạo phờ mua đồ, hoặc đi chơi ngoài chợ để này ne, thì con nghe Bà Nớn nói tiếng

Mỹ nuôn mõm, thè nà thè nǎo.

Tôi ngạc-nhiên :

— Ủa ! Bà Lớn nói được tiếng Mỹ nứa sao, mày ? Bà Lớn giỏi dữ he !

Thằng Ngọng cười :

— Giỏi, hay không, con không có biết, thè nà thè nǎo. Nhưng con nghe bà Nớn nói với người Việt-Nam mình ở các cửa hàng, bà hay chém tiếng Mỹ, thè nà thè nǎo.

— Sao mày biết là tiếng Mỹ ? Tao chưa học tiếng Mỹ, thành ra tao không biết tiếng Mỹ nói thè nǎo.

— Con nghe bà-Nớn hay nói: Ô-Khé ! thè nà thè nǎo. Voi nại: Thanh-Khu ! thè nà thè nǎo.

— Thanh-Khu là gì ?

— Có khi nghe bà-Nớn nói: Thanh-Khu, có khi con nại nghe bà nói: Thanh-Cu ! thè nà thè nǎo. Có nǎn bà ở trong tiệm vàng ra vế, bà nói: Cút-bay ! Cái tiếng đó thì con hiểu thè nà thè nǎo.

— Mày cũng hiểu hả ? Cút-bay là sao ?

— Là cút đi, bay đi, là cút đi vế, thè nà thè nǎo.

Tôi phục thẳng Ngọng sát đất. Nó cũng đã học tiếng Mỹ từ hồi nào mà tôi không biết

chứ ! Thè ra chi có một mình tôi là ngu-dốt, tôi thua cả đàn-bà, con-nít ! Ở thời buổi nguyên-tử này, tôi nghĩ rằng tôi là một thằng-người chậm-tiền nhất, tôi phì cười cho cái chậm-tiền của tôi. Hôm nay ngẫu-nhiên mà tôi khám-phá rằng Bà-Lớn tinh tôi đã nói được tiếng Mỹ lu-bù, và ngay cái thằng Ngọng nhà tôi cũng đã học được mày chữ *Thanh-khu* và *Cút-Bay*. Nó nói tiếp :

— Con nghĩ rằng Bà-Nón nói được tiếng Mỹ, chắc nà bà Nón có quen với người Mỹ thù nà thù nào. Mà Bà-Nón thì nhí-nha nhí-nhảnh, diện một cây, thù nà nại không bắt bồ với một ông Mỹ ở Xé-Goòng thù nà thù nào. Bà-Nón đi Xé-Goòng một mình, nái xe Mếc-xê-dít, nên trên đó nàm sao khòi đi nhảy đầm với mày ông Mỹ, thù nà thù nào. Đề rồi cậu coi, con nói không sai thù nà thù nào.

— Ủ, mày khoẻ mày thính hơi lám, đề xem lán nầy mày thám-thính có đúng đường đi nước bước của bà-Lớn không !

Thè rói, một buổi chiều tôi đang ngồi chàm bài cho học

trò, thằng Ngọng từ ngoài chợ chạy về, thở hồn-hồn :

— Cậu ơi, bà Nón bỏ ông Nón thiệt rồi, thù nà thù nào.

— Hà ? Mày nói sao ?

— Bà-Nón *Cút-bay* ông Nón rồi, thù nà thù nào.

— Mày nói tiếng Mỹ, làm sao tao hiểu ?

— Bà Nón ở Xé-Goòng mới về trưa nay, cậu à. Nhưng không phải chiếc xe mếc-xê-dít của bà Nón thường nái mọi khi, mà nà chiếc xe Huê-Kỳ khác, mới nǎm và đẹp nǎm, thù nà thù nào. Con ngồi chơi ngoài chợ, chợt thấy bóng Bà Nón trong xe từ Xé-Goòng về, thù nà con chạy ba chân bồn cảng theo xe cho đèn dinh Ông Nón, thù nà thù nào. Con thầy Bà Nón nái xe chạy thiệt nà nhanh, chiếc xe vùn-vụt bay như gió, con đoán biết nà bà Nón về chắc có chuyện đại-sự thù nà thù nào. Nhưng hôm nay dinh ông Nón có nính gát kỵ nǎm, bồn người chờ không phải hai người như mọi khi, thù nà thù nào. Con nǎn-ni

bác nính gác ở công sau, bác không cho con vào. Thù nà

con đứng ngoài đường, xé công Dinh, nơi ngã tư Ný-Thái-Tô để đợi xem, thù nà thù nào.

Con chờ mãi, cậu ơi, thù nà thù nào. Con nghe tiếng ông Nón, bà Nón cãi nhau om-sὸm, rồi con thấy Bà Nón xách hai chiếc va-ni to-tướng đem ra bỏ ngoài xe. Rồi Bà Nón nén xe b López cởi «tin! tin!» nái xe ra công, quẹo ra ngã tư Ný-Thái-Tô, *cút bay* một mạch, thù nà thù nào. Xe Bà Nón chạy vụt qua trước mặt con, con đưa bàn tay ra ngoắc

ngoắc chào. Con reo nén :

— Bà-Nón nại đi Xé-Goòng, thù nà thù nào !

Bà-Nón nái xe chạy nudson, không thèm ngó con.

Con chạy nại hỏi chú nính gác :

— Bà Nón *cút-bay* ông Nón, thù nà thù nào ?

Chú nính đuổi con đi :

— Im cái mồm, thằng khỉ con ! Muôn vào tú hả ? Chú nính mắng con thù, thù nà thù nào ?

(còn nữa)

THƯ LÂM ĂN THƯ QUÁN

231-233, Phạm Ngũ-Lão — Sài Gòn

Điện-thoại : 25 861

Số thương-mại Sài Gòn số 640 A

Số Quốc Gia Danh Bộ 25 129 54 001

- In sách báo, các loại sổ sách, giấy tờ văn phòng bằng Việt, Pháp, Anh, Hán tự
- In lịch treo — Lịch bò túi — Nhận hiệu, bao hộp — đóng sách đẹp
- Cung cấp dài hạn ấn-phẩm, dụng cụ văn phòng cho công sở, tư sở, tại Sài Gòn và các Tỉnh.
- Có xưởng máy cung cấp các thí-phù hiệu, cờ cho các hiệu đoàn, nhận cờ áo (étiquettes) lớn, nhỏ dù loại, dù cờ. Mẫu đẹp, bền không phai.
- Gởi bưu phiếu thanh toán xin dùng Thiếp phiếu mẫu C.H. 1418 (do Bưu điện phát không) chuyển tiền vào Trương mục.

Sài Gòn T/M số 2701

THƯ LÂM ĂN THƯ QUÁN

- Gởi tiền bằng cách này không tốn cước mandat và cò thư chi cả, lại được nhanh chóng và không sợ bị thất lạc.



* Lạc quyền mở thêm lớp học ở Long-An

Long An, ngày 8 tháng 4 năm 1963

Chủ Tịch Hội đồng hàng Tỉnh Long-An
kiêm Chủ Tịch Ủy Ban lạc quyền xây cất thêm
4 phòng trường Trung học Long-An
Kính gửi Ông Giám Đốc Phô-Thông tạp-chí
SAIGON

Thưa Ông Giám-Đốc,

Đề đáp lời « Bài thơ bạn đọc » của Ông Nguyễn Văn-Qui đăng trong tờ báo Phô-Thông số 99 ra ngày 15-3-1963, chúng tôi xin Ông vui lòng đăng tải lời giải thích như sau :

Học-sinh Trung-học Tỉnh tôi mỗi ngày một nhiều, số phòng học do Bộ Quốc Gia Giáo Dục cấp hàng năm có hạn. Học sinh được tuyển lọt vào học trường công chỉ được ăn định tùy theo khả năng số phòng học hiện hữu. Một số khác phải đi kiếm trường tư để theo học tạm. Tỉnh học phí từ Đề Thát đèn Đè Nhứt nền tinh trung bình học phí tháng 150đoo/mỗi em cũng phải tốn đèn gần 10.000đoo mà chưa kể đèn tiền ăn, tiền trọ, v.v...

Trước sự kiện trên, giới Phụ-huynh học-sinh đã phòi hợp cùng Hội-đồng hàng Tỉnh chúng tôi can-thiệp với Chánh quyền địa-phương và nhờ trình xin Bộ Nội-Vụ cho phép mở cuộc lạc quyền số tiền 500.000\$oo để xây cất thêm 4 phòng cho trường Trung-học Long-An, vì có nhận thức rà g : « Nếu phụ-huynh học-sinh có giúp về khoản này cho mỗi con em mình 300\$oo hiện giờ thì vừa có ngay chỗ cho con em mình học đỡ tốn kém như trên, vừa còn nhiều ích lợi về lâu dài nữa. » Tỉnh ra theo với những em phải học tư-tì trong thời gian từ Đề Thát đèn Đè Nhứt mỗi tháng chưa phải nộp đèn 5\$oo có đặng là bao ?

Theo lời thắc mắc của Ông Nguyễn-văn-Qui, chúng tôi thấy rằng Ông Qui chưa được am-tường và cũng không suy xét kỹ trong việc lo lắng đèn sự học hỏi của con em mình. Chúng tôi xin mời Ông Nguyễn-văn-Qui đèn liên-lạc với chúng tôi tại văn-phòng Hội-đồng hàng Tỉnh Long-An để được giải thích cặn kẽ hơn.

Về thắc-mắc của Ông Qui trong việc sử-dụng số tiền

480.000\$oo để cất 4 phòng-học, chúng tôi không cần phải trình bày hay giải thích, chúng tôi chỉ xin mời Ông Nguyễn-văn-Qui đèn dự cuộc đầu thầu xây cất. Nếu Ông Qui thấy rằng có thể dùng số tiền ấy xây cất được nhiều phòng học hơn, Ông Qui có thể nhận lãnh một giá thật hạ hơn những người khác. Số tiền nêu dư sẽ có thể xây cất thêm nữa càng hữu ích hơn cho con em chúng tôi và càng tỏ ra lòng sôt sắng của Ông Qui.

Chúng tôi xin kính chào Ông Giám-Đốc và xin kính chúc Quý Báo trường-hợp để phung-sự cho văn-học của xứ sở.

Trân-trọng kính chào Ông Giám-Đốc.

HUỲNH-VĂN-THỜI

* Hội Độc thân

(của cô Kiều-Mai-Hương — NhaTrang)

Thưa các bạn, trong tạp-chí Phô-Thông 99, tôi nhận thấy có một số bạn muôn già nhập « hội độc thân ». Vậy tôi xin giới thiệu cho các bạn ghi tên vào hội để chúng ta trao đổi nhau những tư tưởng và nhân sinh quan của mỗi người. « Hội độc thân » này thành lập ngày 1-1-1963, và hiện nay có tất cả là 17 hội viên. Chủ tịch là cô V.A. (34 tuổi, giáo sư), phó chủ tịch Ông N.X. (41 tuổi, giáo sư) tổng bí thư là anh P. V. H (phóng viên), và tôi — Kiều-Mai-Hương — 26 tuổi, làm tổng thư ký. Chúng tôi hân hạnh đón nhận các hội viên đứng dân ở bốn phương. Điều kiện : Độc thân và trên 25 tuổi. Dưới 25 tuổi phải có tờ tuyên thệ danh dự. Chào các bạn.

Kiều Mai Hương

• LỜI TÒA SOAN:

Chúng tôi đăng thư cô Kiều.Mai.Hương vì nhận thấy thực tế có một phong trào sống độc thân đang lan tràn trong các giới thanh niên hiện nay. Nhưng xin nhắc cho các bạn một điều quan trọng là muôn lập hội phải xin phép Bộ Nội-Vụ. Vì lý do đó, muôn tránh cho cô Kiều-Mai-Hương những phiền phức về pháp luật, chúng tôi không đăng địa chỉ của cô, mặc dù cô có biên rõ trong thư. Chúng tôi cũng không đăng đầy đủ tên thật của những bạn « chủ tịch », « phó chủ tịch », v.v... Còn Kiều Mai Hương chắc chắn chỉ là một biệt hiệu. Vì « hội » của cô không có giấy phép, không được hoạt động, nên chúng tôi không thể đăng rõ như một hội chính thức. Bức thư của cô chỉ có giá-trị như một tài liệu về một tình trạng xã-hội hiện tại mà thôi.

* Vành ngoài bảy chữ

(của Ông Lương-Mô, ga Lam-kỳ, Quảng-Tí)

... Trong mục : « Thư bạn đọc » ở số P.T. 99 vừa rồi, Ông

bạn Hỷ-Trai & Què-son có trả lời cho một ông bạn khác đã hỏi trong số P.T. 95. bảy chữ và tám nghề trong câu thơ : « *vành ngoài bảy chữ, vòng trong tám nghề* » của cụ Nguyễn-Du.

Ông Hỷ-Trai có nói : bảy chữ là : *Hỷ, Nô, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục*, còn tám nghề là những mánh khóc bì ối, thô-tục của một cô gái đã phải tùy-nghi thi-hành khi chung dung với khách hàng.

Vâng, tôi cũng đồng ý với ông Hỷ-Trai về tám nghề già-dỗi, thô-tục đó. Còn « *bảy chữ* » thì tôi thiệt-tưởng như thế là chưa được đúng.

Trong « *truyện Thúy-Kiều* » đã hiệu khảo lại của hai Cụ Bùi-Kỳ và Trần-trọng-Kim, các Cụ có chú-thích « *bảy chữ* » như sau :

Khổp : khóc-lóc, già làm thương yêu người khách.

Tiền : cắt tóc đưa cho người khách để làm tin.

Thích : thích tên người khách vào cánh tay.

Thiêu : đốt hương thể nguyên.

Giá : hẹn hò lầy nhau.

Tàu : Rủ nhau đi trốn.

Tử : Giả cách chết làm cho người khách quyền-luyện.

Tôi thiệt-tưởng, bảy chữ do ông bạn Hỷ-Trai chú-thích là những tánh tình thông-thường mà bất cứ người nào trong chúng ta cũng có thể có.

Đằng này : một cô gái đã phải có những mánh khóc già-dỗi khác thường kia, cũng như tám nghề chuyên môn như trên đã nói, thì mới ra một kẻ chuyên môn trong nghề mãi dâm mới đúng hơn.

Vậy, thưa ông Giám-đốc, có phải như thế không ? Nếu ông cho là phải thì kính mong ông cho đăng mày lời này để qui bạn đọc tham khảo.

* Je mange du riz ..

(của một nhóm Nữ-Sinh Vĩnh-Bình)

... Em có chuyện này không những riêng em thắc mắc mà nhiều người bạn em cũng thế. Các bạn em yêu cầu anh cho trả lời trên mặt báo để năm nay đi thi nếu rủi gặp thì không phải lo sợ :

Je mange du riz. Je bois de l'eau. Je goûte des fruits.

Riz. eau, fruits, trong quyển « *cours d'analyse grammaticale et logique* » của Phạm-tắt-Đắc bảo là *complément d'objet direct*, anh có đồng ý không ? Theo anh thì phận sự của nó như thế nào ?

Mộng-lan-Hương

(Trung-học Trần-Trung-Tiên, Vĩnh-Bình)

Đáp : Đúng là *Compléments d'objet directs*, vì *du, de, des, employés comme articles partitifs*, chứ không phải là *prépositions*.

* Mừng Phồ-Thông số 100

(của một bạn tên ký không rõ, Huế)

N Nhân ngày kỷ-niệm Phồ-Thông « *trăm* »

C Gửi mày vẫn thơ để viếng thăm.

U Uyên bác văn-chương, tài lối-lạc,

Y Yêu-kiều hoạt bút ý xa-xăm.

E Em thương Bác Vỹ lời tao nhã

N Ngộ khoái Diệu-Huyền chuyện viễn-thâm !

V Văn hóa cõi kim truyền khắp cả

Y Yêu nhau còn đợi sò hai trăm !

* Mến gởi « *Thăng Ngong* »

(Bìa *Thăng Ngong* số 100)

(của bạn Mộng-Huyền-Trang. Đại-học Sư-pham, Saigon)

Chị thương em lầm; Ngong à !

Em cười thời-thế, thế nà thế nao !

Em cười ông lớn, bà cao,

Lố-lăng lầm chuyện thế nao thế này !

Tuy lời ngong-nghịu mà cay !

Nụ cười thăm-thía, cười ngây-ngất đời !

Cười dì, cười nữa, em ơi !

Em cười một tiếng, nơi nơi đều cười !

Chuyện đời sợ khóc hờ người,

Cười ra nước mắt, cười chơi mắt lòng !

Tiếng cười vang-dội non sông,

Muôn ngàn số báo Phồ-Thông chưa già !

Cười cho tươi trẻ son-hà !

Cho say thế-hệ, thế nà thế nao !

Hoan-hô «Thăng Ngong» trí cao !
Cười cho hả dạ xiết bao nhiêu người !

MỘNG-HUYỀN-TRANG
D.H. Sư-pham

Mong anh cho Đăng (nếu không tệ lắm), để giữ chút kỷ-niệm yêu-mến
P.T. số 100.

* **Lõa Thể**

(của Trung-sĩ P.N.T, KBC 4311 Nha-Trang)

... Xin chị vui lòng giải thích một chuyện thắc mắc vui vui sau đây :

Tại sao p'áp-luật cấm một người thơ chụp ảnh chụp hình một người nữ lõa-thề mà lại không phạt một họa-sĩ với một người nữ lõa-thề trước mặt để làm mẫu ?

Tôi không bênh vực người thơ ảnh, nhưng lầy lè công-bằng mà xét, coi việc làm của người nào có lý :

Thợ ảnh

1). Cảnh khóa thân có hại đèn thuần phong mỹ-tục chỉ xảy ra trong vài phút. Chụp xong, mặc áo quần vô liễn.
2). Người ta lại đồ lôi cho người thơ ảnh ; anh ta có thể in nhiều ảnh lõa-thề để bán ra.

Xin chị giải-thích trên mặt P.T., tôi hoan-hô cả hai tay.

Lời tò soạn : Chúng tôi để bạn đọc giải-thích tùy theo ý-nghỉ của mỗi người.

Họa-sĩ

1). Cảnh khóa thân diễn ra hàng mày giờ liền và liên-tiếp mày ngày, mày tuần mới xong.
2). Tranh khóa thân lại chẳng được đem ra trưng bày tại các phòng triển-lâm trước mắt muôn người sao ?

* **Vũ-trường Thủ-Đức hẳn nêu thơ**

... Do-dự mãi, hôm nay tôi mới đánh bạo gởi đèn Ông bài thơ này, bài thơ mà trong lúc hứng tôi đã làm được khi đứng trước một đoàn thanh niên trí-thức đang hăng hái tập luyện về nghệ-thuật chỉ huy để tranh-dầu cho Tự-Do cho Tô-Quốc.

Theo võ-nghệ, nhưng tôi cũng ưa thích văn, thi. Tuy nhiên tôi chưa hề làm được trọn bài thơ nào khác như bài này.

Không dám múa rìu qua mắt thợ, nên tôi thày nó ngại ngùng làm sao. Dẫu thế tôi vẫn hy-vọng và tin-tưởng Ông là người luôn luôn có thiện ý nâng đỡ những mầm non văn-nghệ.

Để riêng tặng những chàng trai dũng cảm đầy hy-sinh ấy, tôi rất mong Ông nêu có thể được cho đăng bài thơ này trên Tạp-Chí Phổ-Thông để gọi là chút quà văn-nghệ của tôi đến các sinh-viên Sĩ-quan Trừ-Bị Thủ-Đức vậy.

Sinh-viên Sĩ-quan Trừ-Bị Thủ-Đức

(Riêng tặng các bạn tình nguyện)

Vũ-trường Thủ-Đức hẳn nêu thơ,
Trí-thức hiền-ngang tiến dưới cờ,
Đáp lại Non-sông theo tiếng gọi,
Báo đền Tô-Quốc đã mong chờ.
Thao-trường tập luyện mồ-hôi dầm ;
Chiến địa xông-pha khói súng mờ,
Đã biết làm trai thời Quoc-loạn,
Tung gươm đep giặc há thở-ơ.

NGUYỄN HỮU SÂM

(Lien-trường Võ-khoa Thủ-Đức)

Thuốc trị HO cao ho QUÁNG AN TIỀN

TRỊ : Ho cảm, ho đậm, ho khan, ho giò, đau cổ họng, ho nhiều ban đêm mất ngủ. Mọi chứng HO của người lớn nên dùng thuốc ho Quảng An Tiên.

Tổng phát hành : Lý Trác, nhà thuốc Quảng An Hòa
169 Lê Văn Duyệt Saigon. (Có bán ở các đại lý Việt Hoa)
Kiêm nhận số 198 ngày 31-7-62

THUỐC TRỊ GAN Quảng An Hòa (số 1)

TRỊ : Đau gan, yếu gan, yếu mật, táo bón, mất ngủ, ngứa nổi mề đay nổi mụn ở mặt ăn chậm tiêu.

Và khi hết bệnh, nên bồi bò gan, dùng thuốc
BÒ GAN Quảng An Hòa số 2

Tổng phát hành : Nhà thuốc Quảng An Hòa 169 Lê Văn Duyệt
Saigon, Lý Trác. (Có bán khắp nơi) Kiêm nhận số : 200 ngày 31-7-62

Thuốc Bò Thận, Cường Thận Tinh, Quảng An Hòa

TRỊ : Đau thận, suy thận, đau lưng, dài đêm, ủ tai, mờ mắt, bâi hoái mỏi mệt, đi mộng tinh, suy yếu cơ thể, ăn ngủ thất thường. Tổng phát hành : Lý Trác nhà thuốc Quảng An Hòa, 169 Lê Văn Duyệt Saigon. (Có bán ở các đại lý Việt Hoa).

Kiêm nhận số : 196 ngày 31-7-62

ĐÁP BẢN BÔN PHƯƠNG

* Bạn Hồ-quang-Thanh, Cồ-Thành

Bạn đã cho Y biết trước là chỉ nên thương nhau trong tình bạn, thì không có lý nào Y lại đòi tình yêu? Dù sao, bạn cần phải rất khéo léo, tè-nhị, khuyên dỗ Y. Nếu cần, nên nhờ một bạn trai khác nói phái trái cho nàng nghe.

* Bạn Trần-lệ-Sinh, Quế-Sơn Q.N.

— Về sách Lã-thị Xuân-Thu nói rằng không ai có thể sửa đổi được một chữ, là ý-kiện của tác-giả tờ rằng tác-giả đã cân nhắc từng câu từng chữ, văn-chương toàn thiện toàn mỹ.

— Vũ-kí hạch-tâm. Hạch-tâm (noyau), cái hột ở trung-tâm nguyên-tử. Vũ-kí nguyên-tử.

— Nếu bạn muốn đóng P.T. từ số 1 đến số 100 thành 10 tập, mỗi tập 10 số, bìa bằng percaline, gáy in chữ vàng, tên của bạn, giá công đóng mỗi tập 25\$, 10 tập 250\$ cộng cước-phi bảo-dàm (không bảo-dàm có thể mất)... Bạn gởi về tòa-soạn cũng nên gởi bảo-dàm, khỏi sợ mất dọc đường.

* Bạn T.T. An-giang

Bạn có thể lên Saigon, đưa thư vào « Hộp thư Dân-ý », nơi một căn phò ở đường Hai-Bà-Trưng.

* Bạn T.M.S. K.B.C. 4816.

4-7-1942 = 1 tháng 6, Nhâm-Thân. Ngày thứ Hai.

* Bạn Bạch-Lan, Quảng-Tri

Chính-thể quân-chủ lập-hiền còn tồn tại ở Anh-quốc, vì đại đa số dân chúng xúi ày vẫn còn trung-thành với Hoàng-gia Anh. Về vấn đề dân chủ, nếu tiện chúng tôi sẽ viết một bài dài. Trả lời trong mục nhỏ này không thể đầy đủ được.

* Bạn Lê-Công-Khanh K.B.C. 4039

Mẹ đỡ đầu (theo tiếng Pháp : marraine). Nguyên-do hồi thế-giới Đại-chiến ở Âu-Châu, muôn an-ủi chiền-si, chính-phủ Pháp (rồi mày chính-phủ khác làm theo) yêu-cầu phụ-nữ, 1 bà hay 1 cô nào đó, tình-nguyễn nhận làm « mẹ đỡ đầu » cho 1 người

lính nào đó ngoài mặt trận, để liên-lạc thư-từ, viêt thăm, săn-sóc, lo chu đáo cho người lính ấy về mọi phương-diện. Sau chiến-tranh, một số các thành-phố của Mỹ tình-nguyễn làm « mẹ đỡ đầu » cho mỗi thành phố Pháp bị chiến-tranh tàn-phá. Thành-phố mẹ đỡ đầu có bồn-phận giúp đỡ tiền bạc hoặc vật liệu để cho thành-phố-con-nuôi được xây dựng lại. Cũng do ý-nghĩ nhân đạo ày, người ta mời 1 bà nào đó, xin làm « mẹ đỡ đầu » cho 1 chiếc tàu, một chuồng nhà thờ, gọi là để « lây hên » nhờ tay một mỹ-nữ khánh-thanh.

* Em Đ.T.C. Đệ tam B2 Trung-học C.Đ. Qui-nhơn

Rất tiếc, không còn H. V. để gởi tặng em. Đọc thư rất cảm động — Mến.

* Em Trần-thị-Trang, Sông-Vàm — Tây-Ninh

Em làm đơn đến Ty Trung-học tỉnh xin lại giấy chứng chỉ khác. Chỉ cần ghi rõ thi đỗ đệ nhất cấp năm nào. Phải đem theo căn-cước học-sinh và ảnh.

* Em Ng-thị Mặc-Chi-Hoài, Cường-de — Hội-An

Không nên lạm-dụng thuốc maxiton. Ăn ngủ điều-hòa trở lại, đừng uống café nữa, tự-nhiên một thời-gian sau, da thịt sẽ mịn trở lại. — Không nên dùng Lait Candès ban ngày, nhất là khi đi học, hay đi ngoài nắng. Trước khi ngủ, thoa 1 lớp nhẹ thôi, sáng rửa thật sạch.

— Cứ để yên cái nốt ruồi chõ đó, đừng nghe lời xui-dại, tồn-tien mà hư cái mũi. Để chàm đèn tự nhiên như thế đẹp lắm. Rất cảm ơn thư em.

* « Một độc giả trung-thành » , Vĩnh-Long

Copyright 1963 by Selection du Reader's Digest : nghĩa là bản quyền sở hữu kể từ năm 1963 của tạp-chí Selection... Theo luật quốc-tế về nghệ thuật bản, tác-giả giữ bản quyền khai thác tác phẩm của mình trong một thời-gian nào đó kể từ năm phát hành. Thường thường, sau khi tác-giả chết thì vợ, con, hoặc người nào được tác-giả chỉ định, còn được hưởng bản quyền sở-hữu ấy cho đến 50 năm kể từ ngày tác-giả chết. Sau thời-hạn ấy, tác-phẩm sẽ thuộc về quyền sở hữu công cộng.

* Ông Hoàng-Hoa, Bông-Y-ST, Bồng-Sơn

Không có luật nào cấm dùng the monètre médical, tensionmêtre. Những dụng cụ thông thường ày ai mua dùng cũng được.

* Mrs Rohling J. Đà-Nẵng

Many thanks for your sympathetic missive. Our French English Supplements will be continued, except especial grounds.

* Ông X. Tâm K. B. C. 4379

— Nước biển mặn vì có muối. Có những hồ nước mặn, vì đây là chỗ biển trước kia đã lâu đời vì sự biến chuyển của vỏ trái đất, biển bị lấp dần dần bởi các cồn núi mới. Còn lại hồ ở giữa, vẫn còn nước mặn.

— 12-5-1929 = 4 tháng tư, Kỳ-ty.

* Bạn Đ. T. Khiết Forbes Park Philippines

Thành thật cảm ơn bạn đã gửi cho tôi Post card Mabuhay Manila tuyệt đẹp.

* Bạn Marie Loan, KBC. 4091

— « Sinh con sơ, nhờ các Bà-Mụ bóp, nắn, xoa vú », là ngoại khoa cổ-truyền. Có công-dụng làm cho huyết luân chuyển điều hòa.

— Nắn bóp nhiều như thế có thể sê hú bô ngực. Đừng để họ bóp mạnh và không nên bóp bằng lá bậy bạ, có hại cho đầu vú.

— Có thể thay bằng Baume Benguet chẳng hạn.

Nắn cử, là trong lúc nằm nôi, phải kiêng cử trong việc ăn uống, đi đứng, giao thiệp, v.v.

— Trong lúc sinh đẻ, thay vì uống rượu bia, nên uống rượu bồ huyết như Quinquina, Dubonnet, v...v... .

— Thành-thật cảm ơn thư. Chúc bạn sinh con trai.

TÌM CON

Tôi có một người CON tên : Anna Foyer, cha chết sớm cho vào học ở trường giòng Hà-Nội hồi 6 tuổi thi đỗ tú-tài sang Pháp học hồi năm 1950 thường gửi thư về cho đến năm 1953 thì hết gửi.

Vậy quý Ông, quý Bà, và quý Bạn có biết tin-tức, hay biết tên này ở đâu xin làm ơn cho tờ Báo Phố-Thông biết để kính nhờ chuyên cho tôi.

Xin muôn vàn cảm tạ.

Tên mẹ : NGUYỄN-THỊ-LAN

Làng Gia-Lê, Hương-Thùy, Thừa Thiên.

Kính xin tòa báo vui lòng đăng cho, tôi thành-thật biết ơn.

Kính thư,

Con của Bà Lan — PHAN THANH HỒNG
Nhạc Đoàn Đặc-Bié特 Tòng-Thống Phú

BÁC-SĨ THIỆN - Ý TRẢ LỜI

• Cô Bùi-thị-L. Tây-Ninh : Đó là ý dâm. Cần phải tuyệt tình ngay. Cố gắng tạo một hoàn-cảnh vui tươi, trong sáng.

• Ông Phan-Q. Huế : Đồng ý với ông, nhưng đây chỉ là trường hợp rất lè-loi. Bài kỳ này có nói đến những tên thuốc mua dễ-dàng ở Việt-Nam.

• Ông Nguyễn-văn-H. Đà-nẵng. Xin thông cảm.

• Ông Nguyễn-văn-S. Huế. Nếu bệnh nhân đang học hành thì cần phải tầm bồ thêm nhiều nữa, làm việc cần điều hòa, đừng quá sức.

• Cô Nguyễn-thị-Th. Pleiku. Xin chiều ý cô.

• Một độc giả Thủ-đức. Thuốc men đã nói rõ trong số báo này. Đau lưng có thể thoa Capsolin. Tầm bồ, nghỉ ngơi điều dưỡng ít lâu sau sẽ hết.

• Em Lê H. Nha-trang. Xin chiều ý em.

• Em Nguyễn-đình H. Đà-nẵng. Em xem cách trị liệu trong số báo này. Nên tầm bồ nhiều trong kỳ thi đỗ bù lại những sức đã bị phung-phí. Glutaminol là tên thuốc có chất acid glutamique, một chất bồ óc, em dùng được.

• Ông Trần-văn-T. Pleiku. Xin chiều ý ông.

• Em Bùi-ngọc-Th. Mỹ-tho. Xem các tên thuốc trong số báo này.

• Ông Hoàng M Tam-Kỳ.

Chưa đến nỗi liệt đậu, mới chỉ là bất-lực tạm thời, dứt quyết bỏ ngay thì còn kịp. Đừng để kéo dài ra nữa.



ĐỔI MỚI

PHẨM CHẤT THƯỢNG HẢO

TRÌNH BÀY TUYỆT MỸ



Kè từ ngày 25-3-1963, Xi-rô Con Cọp : Cam, Chanh, Lựu, Bạc-Hà, Dâu, sô
đông và 2 loại chai : chai cũ & chai quý vị đã biết và chai mới, CHAI HỘT GẠO
rất mỹ-thuật. Cả 2 loại chai đều cùng một phẩm chất như nhau.

Tinh chế với đường nguyên-chất và hương liệu trái cây, thảo-mộc chọn-lọc, tươi tốt và đầy sinh-tố, từ lúc chế biến trong phòng lạnh cực tinh sạch đến lúc vỗ chai, mọi việc đều hoàn-thành bởi máy móc, dụng-cụ tự động tối-tân, không một lúc nào cần nhờ đến bàn tay người. Xi-rô Con Cọp, loại CHAI HỘT GẠO, giá rẻ mà phẩm chất vô song, khác hẳn với các thứ Xi-rô pha chế theo lối thủ công nghệ.

Thơm ngon tuyệt vị và cực tinh-khiết, Xi-Rô Con-Cọp với CHAI HỘT GẠO rất mỹ-thuật, làm vừa ý mọi người và riêng thích hợp với các trẻ em, trong những ngày nóng bức, cần có một thức giải-khát tiện dụng, ngon lành và hoàn toàn hợp vệ-sinh.

Công-Ty Bảo-Hiểm

« LE SECOURS »

Công-Ty Bảo-Hiểm và Liên-Hiệp Bảo-Hiểm :
tai-nạn, hỏa-hoạn, hàng hóa, trộm cắp và tất cả các :

Trụ sở chính :
30-32, đường Laffitte — Paris (9ème)

Chi-Cuộc Viễn-Đông :
16, đại-lộ Nguyễn-Huệ (Charner cũ) Saigon
Điện thoại : 20.461

- Bồi thường mau lẹ
- Nghi thức giản tiện

Khi hữu sự hãy hỏi thăm liền chó ngần ngại — Mọi sự
dễ dãi và tiếp rước niềm nở sẽ dành cho khách bảo-hiểm.

Thuốc

MỒ-HÔI-TRỘM

Hiệu Kim-Điền, trị con nit đồ mồ hôi
nhiều lúc - ngứ.

PHÌ-NHI BÁ-BÒ K. B.

Thuốc bồ trẻ em, lên cân, trừ sán lâi. Bán
khắp nơi và 361, Phan-đinh-Phùng, Saigon

K.N. số 97 ngày 24-7-62

XÔ-SỐ KIẾN-THIẾT QUỐC-GIA

GIÚP NƯỚC THÊM NHÀ
TA THÊM CỦA

3 LÔ ĐỘC ĐÁC

mỗi lô :

1.000.000 \$

Xô Thú Ba Hàng Tuần
mỗi vé 10\$

Thần-Tài chẳng vị riêng ai
cứ mua vé số
thì Thần-Tài sẽ đến thăm

KINH LÝ VĂN PHÒNG

110, đại lộ Nguyễn-Huệ — Saigon

Điện-thoại: 23.187



Phạm - văn - Lạng

Giám - Định Trắc - địa - sư

Géomètre — Expert

373, Phan-thanh-Giản

SAIGON

THUỐC ĐAU LUNG
HỒNG NGUYỄN



TR! Thần Suy
yếu, nhức mỏi tay
chân, phong thấp.
gân xương đau nhức.

Nhà thuốc HỒNG NGUYỄN

Bà Dương-xuân-Lang chè

246, Đại-lộ NG.HOÀNG Cholon

KIỂM-NHÂN SỐ 238-BYT/QCDP. NGÀY 7.8.62