

PHÔ-THÔNG

TẠP-CHÍ

GỘP PHẦN XÂY-DỰNG VĂN-HÓA VIỆT-NAM
PHỐ-BIỂN VĂN-HÓA ĐÔNG-TÂY KIM-CỔ

Giám-đốc, Chủ-bút: Nguyễn-Vỹ

Tòa-soạn: 233, đường Phạm-Ngũ-Lão, Sài-gon — Đ.T. 25.861
Ty Quản-lý: 531, Đại-lộ Trần-hưng-Đạo — Saigon

NĂM THỨ VI ★ số 99 * 15 - 3 - 63

1.— Văn-hó-i Việt-Nam, phần đóng góp của Ban-trẻ	Nguyễn-Vỹ	6 — 9
2.— Mối tình của Công-chúa Nai Neh	Parichàm	10 — 12
3.— Tướng De Gaulle.	Thiếu Sơn	13 — 21
4.— Bức thư Paris: Bên cành đào, giác mộng xuân.	Nguyễn-văn-Còn	22 — 24
5.— Hai lối mộng (thơ)	A.C. Huyền-Quân	25
6.— Xuân lạnh (thơ).	Thương-Hoài-Anh	26
7.— Không đợi thư nhà (truyện ngắn)	Minh-Đức	27 — 33
8.— Danh nhân thế-giới: Marie Curie	Tết-Xuyên	34 — 40
9.— Thế dù rồi (thơ).	Vương-Hương-Lệ	41
10.— Máy đo lòng tham (truyện ngắn)	Anh-Tân	42 — 48
11.— Một nhà sưu	Xuân-Bà	49 — 51
12.— Tuổi chặng trai nuroc Việt.	Nguyễn-Vỹ	52 — 56
13.— Khóc đì em (thơ)	Hoài-Viên-Phương	57
14.— Gửi Tuệ-Mai (thơ)	Tam-Nương	58
15.— Một nụ hôn trong văn-nghệ.	Sở-Thượng-Giang	59 — 64
16.— Thất thập hoài cảm, Đêm trường, Xuân về với Mẹ (thơ) Nghi-Dung-Tâm		65
17.— Tem thư Con Rồng	Đinh-Điền	66 — 69

18.— Một giấc mơ hoa	Duyên-Hồng	70 — 74
19.— Sách dưng đường	Bình-Nguyễn-Lộc	75 — 79
20.— Y-học Phô-Thông	B.s Thiện Ý	80 — 84
21.— Vô-đè, nghẹn.ngào, khai-bút (thơ) Hỷ-Chương, Minh-Tâm, Thanh Phụng		85 — 86
22.— Phê bình sách mới	Thầm-Thệ-Hà	87 — 90
23.— Mình ơi! Nylon làm bằng gì?	Diệu Huyền	91 — 97
24.— Nhặt cánh mai vàng (thơ)	Mai Lâm	98
25.— Phô-Thông vỗ ống quanh thế giới	Xuân-Anh	99 — 102
26.— Thơ lén ruột	Tú Be — Hứ-Nhân	103 — 104
27.— Lời ngược	Nguyễn-Vỹ	105 — 110
28.— Những năm con Mèo trong lịch-sử Việt-Nam	Lâm Hữu-Ngân	111 — 114
29.— Sách báo mới	Phô-Thông	115
30.— Nữ cưới Phô-Thông	Ngân-Tà	116
31.— Thư bạn đọc	P.T.	117 — 119
32.— Đáp bạn bốn phương	Nguyễn-Vỹ	120 — 130



- ★ Bài lai cảo không đăng, không trả lại.
- ★ Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiện trích đăng những bài trong tạp-chí PHÔ-THÔNG, nhưng yêu-cầu đề rõ xuất-xứ: « Trích Tạp-chí PHÔ-THÔNG » và dùn, viết tắt.
- ★ Cấm trích, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
- ★ Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays. Copyright by PHÔ-THÔNG, printed in Việt-Nam.

Tổng-Phát-hành PHÔ-THÔNG ở Âu-Châu và Phi-châu

• Notre représentant général pour l'Europe et l'Afrique

• Our general agent in Europa & Africa:

LONG HIỆP

13, Rue de la Montagne Ste Genevière — PARIS V
(vente — abonnements — Publicité)

LƯU

VĂN HÓA THỜI ĐẠI

phân đóng góp
của
BẠN TRẺ

1



ỘT điều đáng mừng là thanh niên trí thức ngày nay đã nhận chân được giá trị của Văn-hóa trên phương-diện

quốc gia cũng như quốc-tế.

Thế hệ bạn trẻ từ 1960 đã thiết-tha yêu chuộng ba bộ môn Văn-hóa, tôi muốn nói : Văn-chương, Học-thuật, và Nghệ-thuật, và một số khá đông thanh niên, thiếu nữ, đã tìm một lẽ sống tinh-thần và vật-

chất trong lĩnh-vực rộng lớn ấy của trí óc. Không thể không vui mừng, không cảm-động, khi chúng ta thấy những sinh-viên Đại-học, học-sinh Trung-học, thanh niên trí thức ở các ngành hoạt-động khác của xã-hội, nô-nức học hỏi, và trau dồi khả-năng về Thi-Văn, Nhạc, Kịch, Hội-họa, Điêu-khắc, và nghiên cứu, sưu-tầm tài-liệu triết-học, sử-học, văn-học, khoa-học v.v. Nhiều bạn đã hy-sinh cả tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và tin-tưởng, đẽ đeo đuổi lý-tưởng phục-vụ Văn-hóa, với tất cả những chịu đựng cam khò của sự hy-sinh lớn-lao và quý báu ấy.

Nhiều bạn đã trải qua những vinh-nhục, những phù-trầm, của kiếp người tận-tụy với Văn-hóa. Nhiều bạn đã đau khổ, đảo điên, cực nhọc, vì ham-mê Nghệ-thuật, Thi-văn, theo các trào lưu tư-tưởng, học-thuật uyên-thâm, đẽ góp phần xây-dựng lâu dài Văn-hóa vinh-quang của dân-tộc.

Nhờ bao nhiêu nhiệt-thành và tận-tụy ấy mà thế-hệ thanh niên trí-thức và văn-nghệ ngày nay đã xứng đáng với một Quốc-gia Việt-nam vέ vang trên trường quốc-tế.

Thật đáng mừng và đáng khuyến-kích những tiễn-bộ của những tài-hoa tươi trẻ đang lên, đang bước mạnh, còn bước xa, để cho những giá-trị tinh-thần lôi-lạc nhất sẽ phản ảnh được linh-hồn mảnh-liệt của Giồng-Nòi.

Cho nên ở tạp-chí Phò-Thông, chúng tôi hân-hoan đón tiếp tất cả những tài-năng của tuổi trẻ, dù là những tinh-hoa vừa chém nở nhưng trong đó chúng tôi nhận thấy chưa đựng rất nhiều hứa-hẹn phi-thường. Các bạn đang xây dựng cho một tương lai kỲ-dỊ mà có lẽ các bạn chưa nhận thấy rõ viễn-ảnh. Nhưng tôi đã nhìn thấy : viễn-ảnh kinh-ngạc đang tỏa đầy những triệu-chứng tân-kỳ trong tinh-thần của các bạn, trong hành-vi ngôn- ngữ của các bạn. Và nhất là trong thể-thức suy-tư dù chưa lộ hẳn ra đường viền chu-vi rõ-rệt nhưng đang sủa-soạn thành hình. Trong tiềm-thức của các bạn, đang thai nghén một thế-giới mới, nó sẽ xây đắp cho thế-hệ ngày mai một Văn-hóa mới.

Phần đóng góp của Bạn trẻ ngày nay sẽ vô cùng quan trọng. Nó sẽ vĩ-đại. Tôi tin-tưởng rằng tài-năng và sinh lực đầy mầm phát-triển của các bạn sẽ bao-dàm chắc chắn cho dân-tộc Việt-nam ở thời đại liên-hành-tinh đang mở màn cho Hậu-bán Thế-kỷ.

Chung quanh các bạn có một số người trí-thức, tinh-thần đã thỏa mãn nhưng trí-tuệ đã lu mờ. Họ đứng yên một chỗ, vì hồn đã kiệt, xác đã mòn. Dù họ có thiện chí bước tới nữa, những bước của họ vẫn bỡ ngỡ, mờ mầm, họ mất hết cả tin-tưởng nơi họ rồi. Có một số người lại kiêu-căng tự-phụ, chỉ bám vào một chút hư-danh, vênh-váo lên mặt khinh-dời. Vốn liêng học-thức của họ đâu có được bao nhiêu, tài-năng trí-ốc của họ đâu có được mấy tí, nhưng

họ vẫn kiêu ngạo và muốn đóng vai trò « học-phiệt » trong làng văn. Họ chỉ múa trên đài Văn-học với tất cả những cái gì già-tạo. Những kẻ ấy, thời gian sẽ gạt vào bóng tối. Như hiện-tại đã vứt hết những cái thùng rỗng-không của dĩ-vãng.

Trên đường tiến-bộ tân-kỳ, các bạn bước tới sẽ bỏ lại phía sau xa, tất cả những phần-tử thối-hóa ấy. Các bạn sẽ vượt tới một ngày mai rạng-rỡ, với những tài-năng dồi-dào, châng-chính, mởi-mè, trí-ốc khoáng-dẠt bao-la, bao-quát bao nhiêu tinh-hoa ngào-ngạt xưa nay.

Những kẻ trên kia, chắc chắn sẽ ganh-ghét bạn, sẽ muốn dìm bạn, nhưng bạn sẽ khinh-thường kẻ đó kỵ, bạn sẽ như con diều bay trên mây xanh, họ sẽ như con rắn, con rít, bò trong đồng cỏ.

Văn-hóa xây-dựng trên chân-tài và thực-học. Bạn yêu chuộng Văn-hóa, say-mê Văn-nghệ, tức-nhiên là trong tâm não của bạn đang có một bầm-chất thiên-tài. Bạn ráng học hỏi, nhẫn-nại tìm-tòi, cố gắng tự-tạo cho bạn một vốn-liêng trí-thức, dồi-dào, sâu-rỘng. Bạn cố vượt lên một trình-degree ngang hàng với Văn-hóa quốc-tế. Đó sẽ là bao-dàm cho phần đóng-góp của bạn trong công việc xây-dựng Văn-hóa nhân-dân, thích-hợp với thời-đại.

Như tôi đã tin-tưởng mân-liệt, phần đóng góp của bạn sẽ quan-trọng vô cùng.

N.V.



MỐI TÌNH CỦA CÔNG CHÚA NAI NEH

NAI NEH

★ Paricham

MÂU - hoàng Chiêm
Thành là Pô Nơ gar
(Bà chúa xứ) có một nàng
công chúa diễm kiều mỹ hiệu
là Dara Nai Neh. Một hôm
nhơn trời quang đãng vui
tươi, nàng lê bước ra đồng
với đoàn tỳ nữ ngắm cảnh
đồng quê đang mùa lúa chín. Trong lúc say mê cảnh
sanh hoạt ấy thì có một
con tượng không lô đi
ngang qua đám ruộng, ngồi
trên mình con vật là một
chàng thanh niên đen đúa
xấu xa đèn thô kệch, chàng

ày tục danh là Cei quoh Barok.
Thầy người đẹp yêu kiều
giữa cảnh trời thanh bạch,
chàng thanh niên thô kệch
muôn gieo tình, nên nhảy
xuồng buộc tượng lại, rồi
tìm cách đèn nàng xin lúa
cho tượng ăn và mở lời
tình tứ. Vì những lời trêu
cợt quá là lời số sảng, công
chúa từ chối không cho lúa
cho tượng ăn và còn mắng
chàng là vô lễ. Thẹn thùng
và tự ái vì những lời si
nhục đột nhiên giữa đám

MỐI TÌNH CỦA CÔNG CHÚA NAI NEH

đông, chàng thanh niên thô
kệch bèn tìm cách trả thù
nàng. Chàng liền móc trong
túi ra một cục ngải, thổi
nhẹ vào mặt nàng rồi nhảy
lên mình tượng trực chỉ về
hướng Nam. Vài phút sau,
bỗng dung công chúa vụt
đuôi theo, vừa chạy vừa
than khóc thảm sầu. Không
hiểu vì lý do gì và không thể
đè nàng đi xa, đám tỳ nữ
cùng đoàn thợ gặt bèn chạy
theo khẩn cầu nàng trở về để
họ khỏi bị mẫu hoàng quở
phạt. Vì quá say mê chàng
thanh niên thô kệch đó, nàng
chỉ biết vẫn vit khóc than
đeo đuôi bên cạnh chàng
suốt ngày. Trước niềm thông
cảm éo le đó, đám tỳ nữ và
đoàn thợ gặt bèn trở về
mang tất cả cảnh trạng thảm
sầu tàu với lệnh mẫu
hoàng. Không dám được lòng
cảm giận, mẫu hoàng bèn
truyền lệnh cho hoàng vệ đi
tìm bắt về. Nhưng vô ích vì
nàng đã say ngải quá rồi,
mỗi tình như đã keo sơn
gắn bó.

Mẫu hoàng đành nuốt hận
lệ trào, ôm sầu tủi nhục cho
đứa con phụ bạc, đã quên đi

thân phận lá ngọc cành vàng mà
đi mê muội một kè bần dân thà
lồ, nên mở lời công bố trước
quốc triều tự nhận công chúa
không phải là con của mẫu
hoàng.

Để chứng minh cho tình sử
bi sâu đó, có một bài ca Chàm:

« Mơ Kal nai dok pak Huê,
dah tal bagê klam tal mơ Rang.

Dok thong Inur dak cam, cuh
guh di tian nai hlan hlau.

• • • • •
(tất cả 13 câu)

Dịch nguyên bản
theo lời Việt

Xưa kia nàng ở Huế vào
Hôm sau nàng mới đến vùng
Phan-Rang

Sinh cùng phu mẫu lạc an
Tâm tư sầu muộn ai màng đến
cho.

Ai nào có đoái hoài lo
Cũng vì chàng Quá-Bá-Ro nhơn
tình
Lệ roi sầu tủi phận mình
Tay nàng phủi lệ, tâm tình lấp
che

Tình đà gắn bó chí xe
Bỏ đành Hoàng-mẫu, theo về
miền Nam.

Tức mình ngực muốn vỡ tan
Mẫu-Hoàng hờn nguyện hờ
mang tử võ;
Hò ơi! Hò hãy đến võ

MÔI TÌNH CỦA CÔNG CHÚA NAI NEH

Cả hai cùng lượt, kéo đường
phân ly,

Tử cùng Quá-Bá tình si !

Mẫu Hoàng chúa xứ mới vui
tâm lòng

Tử Bà nang chỉ khóc ròng

Quá Ro có tử, vỡ lòng lệ rơi.

*

Lời nguyền-rủa của Bà chúa
xứ đồi với người con lối lầm
tuy khắc khe sắt đá, nhưng
dân-tộc Chiêm-Thành vốn là

một dân-tộc trọng chúa phò
vua, nên luôn luôn tôn trọng
nàng Nai Neh là một vị công
chúa Chiêm-Thành.

Vì vậy, cứ mỗi lần có sự
cúng vua cầu thánh, là người
Chiêm hai vùng Phan-Ri —
Phan-Rang đều tưởng niệm đèn
nàng mà đem lễ vật vào Ma-
lâm nơi nàng ăn-thân với
người yêu, để phụng cúng
nàng, cầu nguyện cho nàng
được đời đời hạnh phúc.

★ PARICHĀM





TƯỚNG DE GAULLE

IỆN nay người được thế-giới chú-ý và nói tới nhiều nhứt có lẽ là Tướng De Gaulle, Tông-Thống Pháp. Người ta chú-ý tới ông có phần hơn cả Tông-Thống Kennedy và Thủ-Tướng Kroutchev. Hai ông K, được hình dung như 2 bác khồng-lồ trong một thế-giới đầy sát-khí và hỗn-亂. Thình-lình giữa hai bác khồng-lồ xuất-hiện một ông già cao như tre miếu đứng ngay người nói ra những lời rất lạ tai làm cho cả hai bác khồng-lồ đều kinh-ngạc và cả thế-giới đều hồi hộp nghén cõi lồng nghe.

Thật ra ông già trên 70 tuổi, cao 1 thước 94 cũng có một thân-hình khiến cho người ta phải chú-ý.

Nhưng ông chỉ là tông-thống một cường-quốc vào hạng nhì,

dân số trên 40 triệu, đã thất trận và bị Đức chiếm-dóng, nhờ Đồng Minh tái-tạo và vẫn chưa khôi-phục được cái địa-vị cũ của mình. Vậy mà nay ông dám từ-khuất không cho nước Anh tham-dự vào thị-trường chung Âu-châu và từ-chối không nhận hỏa-liễn nguyên-tử của Mỹ để bảo-vệ đất nước và Liên-minh Bắc Đại-Tây-Dương, hỏi sao không làm cho thế-giới kinh-ngạc ?

Biết bao nhiêu người đã công-kích ông là kẻ vô ơn, bội nghĩa. Thiếu gì kẻ cho ông là không biết điều. Nhưng ông cũng có vô-số tri-âm và tri-kỷ.

Báo-chí Mỹ rất ít thiện-cảm với ông nhưng cũng có những tờ tìm-hiểu ông và bênh-vực ông với những cảm-tình chân-thật. Trong những bài báo bình ông có giá-trị nhứt là bài của Philip Graham, giám-dốc tờ Washington Post.

Ông Graham cho ông là một

TƯỚNG DE GAULLE

người đứng thẳng mìn, đơn độc đề binh-vực một lập-trường đơn-độc.

Ông Graham viết :

« Đứng trên một lập-trường đơn-độc không có gì mới mẻ đối với De Gaulle. Từ năm 1940 tới năm 1945, ông đã đương đầu với Tông-Thống Roosevelt, chống lại sự ương-ngạnh có sức mạnh của ông này. De Gaulle năng nang quyết một rắng Âu-Châu cần một nước Pháp được khôi-phục trong danh-dự, thoát khỏi sự tuyệt vọng chán không phải một hirotic Pháp làm bù-nhin phân nửa chịu lệ-thuộc vào những của bố-thí và những thiện chí của Mỹ-quốc ».

Ông Graham đã nói đúng sự-thật vì De Gaulle đã thất-vọng về đồng-minh của mình ngay từ khi nước Pháp thất-trận một cách tủi-nhục mà ông đã bay qua Anh để hợp-tác với Đồng-minh dặng chờ ngày phục-quốc.

Ông ra đi có một mình với vài đồng-chí quân-nhân. Về sau mới lần lần có thêm người quý-tụ. Nhập với bọn tướng-sĩ Pháp được quân Anh cứu-vớt ở Dunkerque thì lực-lượng của De Gaulle lúc đầu chỉ cõi trên một

tiều-đoàn. Có nhiều người Pháp qua Anh rồi đi luôn qua Mỹ. Có những quân-nhân Pháp không chịu đặt mình dưới quyền chỉ-huy của De Gaulle vì ông này chức nhỏ và uy-tín cũng nhỏ làm sao so sánh được với Đại-tướng Weygand và Thống-chế Pétain, người anh-hùng của Verdun năm trước ?

Sự tủi-nhục của nhà chí-sĩ không được đồng-minh thông-cảm. Trái lại họ còn làm cho ông phải ngậm đắng, nuốt cay do cách đối xử thiếu nhã-độ và thiếu cả thành-thật. Thủ-Tướng Anh W. Churchill coi ông bằng nửa con mắt. Về sau chính Tông-Thống Mỹ Roosevelt cũng coi ông chẳng ra gì. Những bí-mật quân-sự nhiều cái họ không cho ông dự-biết. Còn những dự-tính chính-trị phần nhiều là họ bàn riêng với nhau. Lâu lâu họ tiếp-xúc riêng với những tướng-lãnh Pháp hoặc những sứ-giả của chánh-phủ Vichy mà cũng không thèm hỏi ý-kien của ông.

Đã có lần họ âm-mưu tính đem Đại-Tướng Giraud thay-thế ông ở địa-vị người lãnh đạo lực-lượng kháng-chiến Pháp.

Ông thừa hiều rằng họ chẳng

thương yêu gì nì nước Pháp nhưng họ bắt buộc phải giải phóng nước Pháp để gây lại bờ-thể của họ ở Âu-châu và rồi sau giặc nước Pháp cũng vẫn phải làm bù-nhin để lệ-thuộc vào những của bối-thí của họ dặng họ dễ lợi-dụng và sai-khiến. Trong suốt thời gian hợp-tác để vật ngã kè thù chung luôn luôn De Gaulle tỏ ra đơn-dộc, hiên-ngang, cứng đầu và bất-khuất đối với những bạn đồng-minh.

Một dặng thì muốn De Gaulle khiêm-tốn trong địa-vị khiêm-tốn của nước Pháp lúc bấy giờ.

Một dặng thì De Gaulle càng thất-thể càng vươn mình để đối phó, không khần-cầu, không ăn mày và cũng không “thèm cảm ơn” đối với những người bạn vụ-lợi mà tự-cao.

Ngày nay nước Pháp đã được khôi phục nhưng đồng-minh cũ của Pháp, nhứt là Mỹ vẫn giữ hoài cái tâm-lý « đàn anh » như hồi đó nên De Gaulle đã phản-ứng và làm rung-chuyền thế-giới hơn một loạt bom nguyên-tử hạng nặng. Giúp hỏa-tiễn nguyên-tử mà đặt dưới quyền điều-khiển trực-tiếp của Mỹ thì Pháp còn gì là độc-lập quân-sự ?

De Gaulle không bằng lòng.

Anh xin vào thị-trường chung nhưng trước khi đó đã giao-ước với Mỹ nhờ Tu-bản Mỹ ủng-hộ để lảng-đoạn Âu-Châu. Như vậy thì thị-trường sẽ bị chi-phối.

De Gaulle cũng không bằng lòng. De Gaulle đã trả được mối hận xưa. Nhưng thật ra không phải vấn-de trả thù, rửa hận.

Hôm nay ông chỉ hành-động vì quyền lợi của nước Pháp. Cũng như trước kia ông đã hy-sinh cho nước Pháp mà phải chịu nhiều đau khổ và tủi nhục. Chẳng những đồng-minh đã làm ông khổ mà chính người Pháp cũng làm khổ ông rất nhiều.



Nếu năm 1930 ông Churchill đã kêu gọi phải đề-phòng một hiểm họa Hitler thì năm 1934 một đại-tá Pháp cũng đã xuất-bản một cuốn sách về một lối đánh giặc khác với cách đánh giặc trong trận thế-chiến thứ nhứt mà các nhà lãnh-dạo quân-sự Pháp còn duy-trì Sách đố-nhan-de Vers une armée de métier (Đề di tới một đạo quân-nhà nghề) mà tác-giả chính là Đại-Tá De Gaulle.

De Gaulle chủ-trương phải thay đổi toàn diện những võ-khí lõi thời và những lối đánh cồ-diền mà người ta còn dạy trong trường Đại-học quân-sự như lối đánh xung phong bằng lưỡi lê của Thống-chế Foch hay lối cồ-thủ dùng hỏa-lực để chě-ngự quân thù của Thống-chế Pétain và những đồ-de của các ông. Lối đánh trên táo-bạo và thí-quân, lối đánh dưới rụt-rẽ và bị động đều không thể dùng được trong trận giặc tương-lai.

De Gaulle chủ-trương phải chế tạo những phi-cơ kiều mới mạnh và mau. Ông đòi phải tồ-chức những đạo quân cơ-giới, nhiều chiến xa và thiết giáp. Phải huấn-luyện những đạo binh nhà nghề để điều khiển động cơ và máy móc.

Những đạo binh đó sẽ tung ra trận đánh mặt tiền, đánh bên hông, đánh bọc hậu làm rối loạn hàng ngũ địch, chặt nó ra từng khúc, bao vây nó và tiêu diệt nó, không quân sỹ yểm-hộ chiến-trường. Ông nói: « Cái nô-cứu vân ta là máy móc phối-hợp với những toán quân được huấn-luyện để xử-dụng nó. Sức-mạnh của khí-giới đã thay đổi hoàn toàn từ trận giặc trước... »

Chất lượng luôn luôn thăng số-jượng... »

Ông còn chủ-trương rằng mấy ông tướng sẽ không núp ở những hầm trú ẩn xa mặt trận để mà ra lệnh. Tướng phải đi sát với quân, phải xông ra mặt trận cùng với quân-sĩ của mình. Có ở bên chiến sĩ mới tận-dụng hết khả-năng và kinh-nghiệm của mình. Nếu rủi có chết thì cũng là chết chung với quân-sĩ. Qua những lon vàng, lon bạc và những ngôi sao rực-rỡ sẽ thấy sự bình-dắng trong hy-sinh và thắt chặt tình đoàn kết ngoài mặt trận.

Ông còn đưa ra nhiều ý-kiến mới lạ nữa nhưng nội những ý-kiến ở trên cũng làm cho những tướng lãnh Pháp lúc đó vừa kinh-ngạc vừa tức mình. Họ nhao-nhao phản đối rồi họ bôi tên De Gaulle trong danh-sách được thăng chức làm cho ông giữ hoài chức Đại-tá cho tới ngày thế chiến bùng nổ.

Một đồ-de của Thống-chế Pétain là tướng Chauvineau còn viết một cuốn sách đề phản-công De Gaulle. Tướng Chauvineau là giáo-sư trường đại-học quân-sự và sách ông ra đời năm 1938 nhân đế *Une invasion est-elle*

encore possible ? (Một cuộc xâm lăng còn có thể có được không?)

Tác-giả lập luận theo quan-diềms của Thống-chế Pétain nghĩa là chủ-trương thế-thủ, không chủ-trương tấn-công, chủ-trương cỗ-thủ với một mặt trận liên-tục chống với chiến-xa vận-động chiến theo ý-kiến của De Gaulle.

Thống-chế Pétain còn đề-tựa cho sách đó với những lời khen-ngợi dồi-dào.

Nhưng chẳng bao lâu thì thế-chiến thứ hai bùng nổ và quân đội Hitler quả nhiên đã dùng chiến-xa, thiêt-giáp và những đạo-binh ò-ạt tiến ra mặt trận với sự yểm hộ mạnh mẽ của không-quân. Họ tiêu diệt Ba-Lan trong một tháng, thăng Pháp dễ dàng trong một tuần lễ và buộc Pháp phải đầu hàng nhục nhã.

Lúc đó người ta mới thấy Đại-Tá De Gaulle là một thiên tài và đã có những lời tiên tri rất xác đáng. Phải chi từ 1934 giới lãnh đạo chánh-trị và quân sự biết nghe lời ông chịu đòn mới vô khí, thay đổi chiến thuật, huấn luyện quân đội và tăng cường quân lực thì nước Pháp chưa chắc đã chịu thua một cách quá dễ-dàng như vậy.

Hitler sẽ gặp một đối thủ lợi hại. De Gaulle sẽ kháng-chiến ở ngay trên đất Pháp chứ đâu phải lưu-vong xứ người đê ôm-sầu, nuốt-tủi.

Khi người ta thấy nước Pháp lâm-nguy thì người ta mới mòi ông tham-chính nhưng lúc đó đã trễ-lầm rồi. Lúc đó ông cũng còn Đại-Tá và Thủ-Tướng Paul Reynaud đã phải phong cho ông chức Tướng với « *titre temporaire* » Chức tướng « *hàm* » hai sao ông mang mãi cho tới ngày nay.

Nhưng hồi đó giới quân-sự không chấp thuận lối phong chức « *ngang xương* » như thế nên chỉ coi ông như một viên Đại-tá tầm thường mà thôi.

Khi qua Londres để tề-chức kháng-chiến, De Gaulle thấy nhiều tướng-tá Pháp không phục nên bắt liên-lạc với Thống-tướng Weygand mời ông qua thay thế cho mình.

Nhưng Weygand không thèm lo việc phục-quốc mà còn biên ở ngoài bao thơ những hàng chữ như sau: « *Trả lại cho viên Đại-tá hưu-trí De Gaulle. Nếu đương sự có thỉnh nguyện thì xin đệ lên theo hệ-thống cấp bực* ».

Hệ-thống cấp bực tức là voie hiérarchique nghĩa là gởi-lên cho người chỉ-huy trực-tiếp của mình rồi nhờ chuyền đạt lần-lần theo thứ bực cho đến bực cao hơn hết là Thống-tướng Weygand.

Những tướng-lanh mà có đầu óc hẹp-hòi như thế hỏi làm sao hiều-nội De Gaulle ? và làm sao gánh-vác được nhiệm-vụ cứu-quốc của De Gaulle ?



Bà Mary Borden, vợ của tướng Spéars là người đã cho De Gaulle ngồi máy-bay bay qua Anh ngày 16-6-1940. Bà đã viết về De Gaulle như sau :

« *Tôi chờ rằng sự kiêu-hanh là căn bản tánh-khí của ông. Tôi nghĩ rằng ông đã tiếp nhận sự nhục nhã của nước Pháp với một mức độ mà ít người có thể có được. Ông gánh nặng sự bại nhục của Tù-quốc cũng như Chúa Cứu thế đã gánh nặng những tội lỗi của thế gian... Tới nước Anh như một thằng ăn-mày với sự tủi hờn của dân tộc in băng-sắt đỏ ở trên trán và ở đáy lòng là một chuyện rất khó chịu cho ông. Nhưng ông không còn có thể cầu-lụy với ai khác, dân tộc* »

ông chối bỏ ông, công-chức Pháp xô ông xuống bùn và không biết tới ông, quân lính Pháp cũng quay-lưng lại, lời kêu gọi của ông chỉ có một tiếng vang-nghèo nàn. Càng yếu-thể ông lại càng cương-nghẹn. Người Anh cứ giúp ông đi. Họ cần-tới ông cũng bằng-hay-hơn là ông cần-tới họ. Nhưng khỏi đóng-kịch về tình-cảm hay tình-bạn trong việc này. Churchill và Spears cần-dùng-ông, ông cũng lợi-dụng họ. Ông tước-đoạt khí-giới và dụng-cu của họ để xài-nhưng ông không-làm-bộ là đã-tho-ợn họ. Ông không cần-nhớ-ợn. Ông ghét họ khi họ cho ông cái-gì. Một ngày kia ông sẽ trả thù họ. »

Đoạn văn của nhà nữ-sĩ Anh tả De Gaulle thật là thản-tình và linh-động. Bản-chất ông là kiêu-hanh nhưng càng kiêu-hanh ông càng tủi-nhục. Càng tủi-nhục ông càng căm-thù, căm-thù kẻ đã xâm-lấn nước ông và căm-thù luôn những kẻ mượn-cớ cứu-nước ông để rồi sẽ hạ-nhục nước ông một-lần nữa. Nếu họ ngay-thắng, cao-thượng, vô-tư thì ông cũng biết ghi-ợn một cách thành-thật. Nhưng trái-lại thế

nên ông luôn luôn đứng thẳng người hiên ngang và bất khuất.

Ông tướng "tạm" đó nhở đức độ, tài trí và tấm lòng son sắt nên lần lần thuyết phục được những kẻ ngoan cố, lôi kéo được những kẻ thù o và chinh phục được toàn khối dân tộc.

Ông được hoan nghênh như một người anh hùng cứu quốc và được mời ra lãnh đạo chính quyền.

Nhưng qua cơn bão tố người ta lại gây lộn với nhau, và gây lộn cả với ông. Ông rút lui và làm thịnh trong 13 năm để cho người ta gây lộn với nhau đã đổi và tới khi có loạn rồi mới triệu ông ra.

Té ra ông đã nắm được lòng dân mà những kẻ xúc phạm tới ông chỉ là mấy ông làm chính trị trong một chế độ quá tự do mà thiếu trật tự.

Dựa vào lòng dân De Gaulle đã gở rối cho nước Pháp biết bao nhiêu lần nữa.

Nhân dân Pháp biết rõ ông không tham quyền, cõi vị, không đề cho thế lực nào lung lạc được ông nên lời nói của ông đã hùng hồn tha thiết lại có sức thôi miên của một tâm hồn cao cả

xuất chúng, mang nặng tình yêu quê hương và dân tộc.

Mỹ có nhiều bom nguyên tử. Nga có nhiều vũ khí hạch tâm. Nước Pháp còn 15 năm nữa chưa theo kịp 2 báu không lồ. Pháp chỉ còn là cậu bé tí hon.

Nhưng Pháp không cần Mỹ che chở và cũng không sợ Nga tấn công. Vì hai báu còn mắc dương oai diệu vĩ với nhau và đương lo tranh thủ nhân dân thế giới. De Gaulle bắt bồ với Đức trong khi Đức chưa có điều kiện cho một Hitler mới tung hoành. Ông đã ngăn chặn một sự tái diễn của lịch sử và cùng sống trong thị trường chung nước Đức chỉ có thể phát triển về kinh tế và không cần phải sanh giặc với ai.

Liên minh Pháp - Đức đôi thưa bạn sẽ giúp cho cả hai nước Đức giải quyết êm thấm với nhau và rất có thể được sự đồng ý đảm bảo của Nga. Và như vậy thì quân đội, vũ khí và bom nguyên tử của Mỹ cũng có thể rút khỏi Đức quốc.

Cỗ nhiên là Nga sẽ lợi dụng tình thế mới ở Âu châu. Không thể gia nhập thị trường chung Nga vẫn có thể bán nguyên liệu cho khối này và tiêu thụ hàng

hỏa của khối này. Nga sản xuất khí giới và hỏa tiễn nhiều nhưng không phải là những đồ xuất cảng. Trái lại Nga sản xuất ít những hàng hóa tiêu thụ và sẽ là một thị trường tiêu thụ cho khối thị trường chung.

Khi muôn loại ảnh hưởng chính trị và kinh tế của Anh Mỹ, De Gaulle đã nghĩ tới đoạn đường mà ông có thể đi tới. Ông bắt buộc những kẻ lấy thế lực nguyên tử để dọa nạt người ta phải biết khiêm nhường và có lễ độ đối với ông, với nước Pháp thân yêu của ông, với khối thị trường chung là một lực lượng thứ ba để gây lại thế quân bình của Thế giới.

Rất có thể cái lực lượng thứ ba đó sẽ đứng ra làm trọng tài

cho hai báu không lồ phải bắt tay nhau để củng cố hòa bình cho nhân loại.

Cỗ nhiên trong bàn cờ thế giới còn lắm thế hiềm hóc và còn có những nước hay.

Nhưng Tướng De Gaulle hiện nay đương đi những nước cờ xuất sắc. Ông đã thất bại nhiều phen, thành công nhiều lần, nếm đủ mùi vinh nhục nhưng ông luôn luôn sáng suốt, gan dạ, bướng bỉnh, đứng thẳng mình để đối phó với nghịch cảnh, đứng thẳng mình để tiếp nhận những lời hoan hô của dân Pháp và sự kính nể của Thế giới ở hậu bán thế kỷ XX này.

THIẾU SƠN



* TƯỚNG GI

Trong một cuộc đấu võ, một người có lẽ là một bạn thân của một võ sĩ trên đài, trả võ sĩ ấy mà nói với những người bên cạnh:

— Tôi đã trông thấy võ sĩ ấy một tay đấm chết được con bò mộng.

Một người khác đứng gần đấy đáp:

— Tướng gì! Tôi thì một tay cũng giữ lại nỗi cả chuyến tàu.

— Ngài cũng là một võ sĩ?

— Không, tôi làm tài xế.



BỨC THƯ PARIS

BÊN CÀNH ĐÀO...

GIẤC MỘNG XUÂN

* Nguyễn-văn-Còn
(Paris)

Vài bạn đọc ở Paris, sau khi đọc số Phò-Thông Xuân Quý-Mão, gặp tôi có nói về vài bài trong số đó. Tôi xin nói trước rằng từ ngày Ông chủ-nhiệm Phò-Thông cho gửi báo bằng máy bay qua bán tại Paris (tiệm Long-Hiệp, số 13 đường Montagne Sainte Geneviève Paris 5è), thì hình dáng Phò-Thông đã quen quen với các kiều bào Việt-Nam ở đây, và có phần được biệt đãi. Chẳng hạn

nhi số Tết Phò-Thông thì đại lý đã bán hết trước khi báo đến. Các bạn đọc đã đặt tiền mua trước mà vẫn không đủ báo bán.

Tôi rất mừng, vì đây là lần đầu tiên một tờ báo Việt-Nam có mặt giữa các báo Pháp và ngoại-quốc ở Paris. Ta nên nhớ là ở các cửa hàng bán báo ở bên này; ngoài báo Pháp ra, thì còn có nhiều báo ngoại quốc, từ Đông chí Tây. Sự có mặt một tạp-chí Việt-Nam có giá trị

BỨC THƯ PARIS

quốc-tế từ Saigon gửi qua là một việc làm cho những người yêu mến văn-chương Việt-Nam được hài lòng. Những kẻ có chút lòng « tự-ái quốc-gia » cũng được hanh-diện. Sau khi đọc số Phò-Thông Xuân Quý Mão, vài anh em có hỏi tôi những câu thơ nói về ĐÀO trong bài của tôi là viết theo ý bài, hay trích ở một bài nào?

Bài thơ Đào tôi làm mấy năm về trước. Tâm hồn tôi lúc đó còn thư thái, và nhiều thơ mộng, nên ý-tưởng yêu đời còn sôi nổi bồng bột. Tuy ngày nay trí óc tôi đã có phần thay đổi về quan điểm đó, nhưng theo ý muốn của vài bạn đọc ở Paris, tôi xin chép theo đây nguyên văn bài thơ « Bên cạnh Đào... Giấc Mộng Xuân » mà tôi đã trích vài câu trong bài « Tết và tôi ».

Xuân trở lại cho tôi gặp gỡ
Đóa hoa Đào mới nở đỏ tươi,
Xuân là Đào đối với tôi,
Vì khi Đào tới là người nhắc
Xuân.
Trong hiu quạnh bao lần vơ vẩn,
Ôm nhớ nhung đê bận hồn thơ,
Tắc lòng bao lúc ước mơ,
Khát khao gặp lại Đào tơ những
ngày :

Màu phấn đỏ hây hây trên má,
Với thân hình óng-ả tốt tươi
Môi son tăng đep miệng cười,
Hương thơm phản phất rõ
người Đào Nguyên.



Bên bờ suối ở miền Mộng Giới
Một Tiên Nga đứng đợi Yêu
Thương,

Tóc dài gió thổi vẫn vương,
Muôn hoa chào đón bến đường
Thời gian.

Rời gót Tiên nhẹ nhàng theo gió
Qua Không-trung tới xứ Hồng
Trần,
Hình Đào, Tiên đã dấu thân,
Cho tôi được buổi ngày Xuân
sống gần.

Tình tha-thiết mỗi lần Đào tới,
Đào tới rồi, chớ vội ra đi !
Ngày xuân đâu có dài chi !
Một năm hồ dẽ mấy khi gặp Đào!



Lòng thồn-thức vì Sầu lần tới,
Nàng Thơ buồn chỉ bởi xa xôi,
Đào là Xuân đối với tôi !

Đào đi Xuân cũng rã-rời ra đi.
Mấy lần khóc biệt ly Đào hơi !
Hãy vì tôi chớ vội dời chân !
Đào còn còn mãi ái ân,
Đào tàn giấc mộng ngày Xuân
cũng tàn .»



Bạn đọc chắc đã nghiệm thấy khi viết bài thơ này, trí óc của tôi còn nhiều thơ mộng và tôi đã để cho tiếng lòng biểu-lộ một cách tự nhiên. Ngày nay, sau bao nhiêu biến-cố, một phần nào tôi trở nên e dè, ngăn ngại. Thật ra, trong đời không có gì là tuyệt đối cả, và cá-nhân sẽ vô nghĩa lý nếu ta sống lè-loi xa đoàn.

Con đường cứu khõ, hay giải thoát của kiếp con người, chắc chắn không phải là danh lợi và cũng không phải là thỏa-mãn cá nhân. Nếu ta đủ nghị lực đề tránh khỏi : "vô tham, vô sân, vô si" (không tham, không giận, không mê) theo lời dạy của nhà Phật, ta có thể đề tâm hồn theo dõi những gì thanh tao như Văn học, hay cao siêu như Từ Bi, Bác Ái.

Trí óc của ta sẽ dần dần hòa hợp với nguồn sống của dân-tộc và nhân-loại trong những nỗi đau khổ cũng như trong những chuyện vui mừng. Thoát được cạm bẫy của vật chất, ta sẽ thấy tâm hồn thư thái, và biết đâu «luân hồi quả kiếp» không có phần nhẹ nhàng hơn !

Bài thơ này tôi viết khi còn là một thư sinh, tôi xin hiến các bạn « thư sinh ngày nay ». Rồi một ngày kia, khi các bạn « thư sinh ngày nay » sẽ luống tuổi trong tương lai, như tôi trong hiện tại, thì bài thơ « Bên cạnh Đào.. giấc mộng Xuân » chỉ là một « chiếc lá vèo rơi trong im lặng ».

● NGUYỄN VĂN CÒN



* THẾ CHÂN

Trong phòng giấy ông Giám-đốc. Người thư-ký phụ trình bày với ông ta :

— Thưa ông, anh X vừa chết, vậy xin ông vui lòng chấp nhận cho tôi được thế chân của anh X vậy.

Ông giám-đốc bảo :

— Việc ấy thì tôi sẵn sàng làm, nhưng anh nên hỏi lại gia-dinh anh, và ban quản trị nghĩa-trang xem, họ có chịu không.

hai lối mộng

* A.C. HUYỀN-QUÂN

(An-khé)

Con người thế kỷ hai mươi

Xem tình như áo mặc rồi cởi ra

Hôm nay còn chút đậm-dà

Ngày mai quất ngựa đường xa dứt tình !

Yêu nhau là chuyện đã đành

Em không thi đậu sao thành tóc tơ ?

Khi yêu nàng có bao giờ

Bảo em rằng hãy đợi chờ giàu sang ?

Nhưng mà thi-cử dở-dang

Mai kia em biết rồi nàng phụ em.

Ngày nay đã lỡ mối duyên

Lời thơ của chị em quên được nào

Nhớ ngày em chị xa nhau

Thương em chị gửi vài câu tâm tình :

«... Yêu nhau chưa mất lòng trinh

Mai kia nàng dẽ phụ tình với em.

Chơi hoa em thỏa ước nguyện

Mai kia có lúc tình em phụ nàng... »

— Ngày nay số kiếp dở-dang

Vì em giữ vẹn duyên nàng mai sau !

Chị ơi cái kiếp hoa đào

Làm sao hạnh-phúc bên nhau trọn đời ?

Em về xứ Thương xa-xôi

Vui miền ruộng rẫy lúa khoai hai mùa

Yêu cô thôn-nữ hiền-hò,

Yêu màu áo tím hoa cà hay hay...

Công em cuốc đất trồng khoai

Công nàng năm tháng miệt-mài chăm lo

Duyên xưa dù lỗi hẹn-hò,

Ngày nay bến cũ con đò khác đưa...

xuân lạnh

* THƯƠNG-HOÀI-ANH

Xuân đã sang ám thầm xuân lặng-lẽ,
Cõi lòng ta đang quanh-quẽ buồn than.
Giữa trời xuân rộn-rã nắng xuân vàng,
Hoa rực-rỡ khói hương trầm nghi-ngút.
Xuân té-tái lịm dần trong nét bút,
Trong tâm hồn đơn chiếc kiếp điêu-linh.
Xuân hoang-vu ngự trị cõi tâm tình
Xuân bắt tận của đất trời Nam-Việt.
Mùa xuân đến sao lòng buồn da-diết
Nhớ thương hoài đau khổ mãi không thôi.
Xuân về sao buồn quá lầm xuân ôi!
Ta muốn ném vào người nhiều đau khổ,
Ta muốn thoát khỏi cuộc đời áo náo.
Ta muốn tìm một cảnh sắc thanh-bình
Ta muốn có được một nụ cười xinh.
Đè sưởi ấm cõi lòng ta trống lạnh
Ta muốn vùng lên ngực cười kiêu-hanh.
Dìm khổ đau xuống tận đáy mồ sầu,
Nhưng xuân ôi! lòng ta vẫn âu-sầu
Ta muốn thoát tìm chửa ra lối thoát
Ta sợ lầm ngày mai ta sẽ ngạt
Chết ám-thầm không cơm áo tình thương
Chết khổ đau trong một kiếp đoạn trường,
Chết té tái giữa cảnh đời náo-nhiệt.



Xuân là của đất trời xuân bắt-diết
Ta ám thầm ai tha-thiết mừng xuân ?

Không
đến
thu
nhà



TÙ ba năm nay mỗi lần
Tết về hàn không đợi
thứ nhà nữa, trái lại hàn còn
tò vè sợ hãi mỗi khi nghỉ đèn
và mỗi khi nghỉ đèn hàn cảm
thầy như mình đang sống trở
lại ba năm về xưa.

Những cảm giác đau xót,
những giọt nước mắt không

KHÔNG ĐỢI THƯ NHÀ

ngừng, tất cả đều sững sững hiện ra như mới cách mươi lăm phút trước.

Hắn nằm dài trên giường lười biếng nghỉ đèn ngày Tết sắp đến, chưa biết nên làm gì để cho quanh năm được vui vẻ.

Tuy sống ở Âu-châu từ bao nhiêu lâu mà hắn vẫn còn tin rất nhiều chuyện nhảm nhí, nếu các bạn hắn ở quê-nhà biết được, chắc sẽ chê cười hắn. Nhưng mặc chứ, hắn thay kệ tất cả những lời phê bình chung quanh.

Tinh hắn vẫn lung khùng tự thuở nào.

Độ một tiếng đồng hồ nữa thì người phát thư đèn, chắc hắn sẽ có thư nhà.

Ngoài kia trời xám, một mầu xám nặng nề như đang hăm dọa sẽ rót từng tầng xiồng đầu người, những cành cây gầy guộc, xơ xác đứng khép nép dưới trời mùa đông, cõi sức thu mình cho đỡ lạnh.

Tết nào rồi cũng giống tết nào, ai vui đâu ày chứ hắn thì chỉ thấy mỗi cái Tết như một nét nhăn mạnh lên hai chữ cô đơn của cuộc đời. Lỗi không phải ở ai cả mà chỉ là

do hắn, tại cái bệnh lùng khùng của hắn, hắn thuộc vào hạng người phèn tạp, vừa đi tròn cái cô đơn vừa đi tìm đèn nó. Hắn vẫn sợ cuộc sống bình yên, cuộc sống phi nhiêu đầy đủ mà bao nhiêu người đã hỏng hóc chạy theo.

Có mày lần hắn mở những cuộc tự kiểm thảo rất ghê gớm, rồi vác vali về nước, đi xin việc làm, thuê nhà ở với ý định xây dựng rất vững chắc. Hắn tưởng rằng hắn cũng sẽ sống được như mọi người, nghĩa là bình yên ngày ngày đi làm việc, cuối tháng trừ tiền ăn, tiền tiêu còn thì dành bô vào nhà ngân hàng gọi là biệt lo nghỉ đèn tương lai như ai.

Nhưng lần nào rồi cũng chỉ được một thời gian, lúc số tiền cất hằng tháng dù mua được cái vé máy bay hoặc vé tàu thủy để đi đâu xa một chút là y như hắn cảm thấy tâm hồn bức rúc xôn xao. Thì rồi có một đêm nào, suy nghĩ không kỹ lắm, hắn nằm trằn trọc đợi

* Minh-Đức
(Paris)

KHÔNG ĐỢI THƯ NHÀ

sáng để giày lo việc đi xin hân vẫn t
giày thông hành.

Thu xép trả nhà, gửi đồ đạc, trò
sứa soạn chuyện lên đường.

Đè tự bào chữa, hắn bào
tại cái sô chưa giữ được của
nên mới xui ra thè và hắn
sung sướng tay xách va li
miệng nghêu ngao huýt

đi từ nhà ra bên xe, i
không hề thắc mắc vẫn vui chí em Linh-Bảo, Minh-Đức)

Nói rằng hắn không th
cũng hơi oan, hắn cõi mây mắn
mắc rất nhiều mồi km tới,
đèn người mẹ già đãi sot ruột,
hắn hơn tất cả, hắn nở mày vò
hắn chưa kịp mừng m âm nhạc
thì hắn đã lại đi mà giờ phát thư.

Tuy thắc mắc ấy hắn đã bối,
vẫn cứ đi vì hắn của Beethoven
hay gần mè vẫn til hắn sẽ được
và trên đời chiều là nhạc mới
cảm ấy là khôn (cái lợi của sự
xoa phai. chương trình vô

Năm nghỉ m là thè, mua thì
biết nên làm gi trước cả rồi còn
Tết, giá có gi được nữa) Đã
thì cũng về m con ông thấy bối
âm cúng, nhurn

quá xa lại cõi hơn, hắn là
máy bay, làm t thư đã đi qua,
cả năm mới mà hắn có thư nhà,
có phải dè dặt bước dè đặt

Ngày xưa d thang hắn muôn
nhút chờ đợi ra,

đèn ca

nó

vì từ xa hắn đã liếc nhìn
được qua kẽ hở cửa hộp thư,
hắn đã sung sướng khi thấy
có mầu trắng của mây chiếc
phong bì nằm bên trong.

Lúng túng mở vội cái khóa
nhỏ, hắn đưa tay quờ tất cả
mây bức thư bỏ vào túi. Có
thư nhà, có thư nhà, thè là
hắn bối được tốt, thè là năm
nay sẽ bình yên. Hắn quay
vội gó, nhảy ba bước một,
cho chóng lên đèn phòng mà
đọc thư. Cõi nhiên bức thư
nhà được mở ra trước nhất.

Trong lúc dài vô tuyên
điện đang phát thanh bản
nhạc Cantate sô 106 Actus
Tragicus của Bach. Hắn sung
sướng hát theo: *heute wirst du... mit mir in paradiesheim*
(Hôm nay đèn với tôi ở
chốn thiên đường) *mit mir*

ngừng, tất cả đều Hắn cảm hiện ra như mới ca và già lăm phút trước. Nhưng Hắn nằm dài trên giường, lười biếng nghỉ đèn ngày 1, sắp đèn, chưa biết nên làm gì để cho quanh năm được vui vẻ.

Tuy sống ở Âu-châu từ bao nhiêu lâu mà hắn vẫn còn tin rất nhiều chuyện nhảm nhí, nêu các bạn hắn ở quê-nhà biết được, chắc sẽ chê cười hắn. Nhưng mặc chứ, hắn thấy kệ tất cả những lời phê bình chung quanh.

Tính hắn vẫn lùng khùng tự thuở nào.

Độ một tiếng đồng hồ nữa thì người phát thư đèn, chắc hắn sẽ có thư nhà.

Ngoài kia trời xám, một mầu xám nặng nề như đang hăm dọa sẽ rót từng tầng xiòng dầu người, những cành cây gãy guộc, xơ xác đứng khép nép dưới trời mùa đông, cõi súc thu mình cho đỡ lạnh.

Tết nào rồi cũng giồng tết nào, ai vui đâu ấy chứ hắn thì chỉ thầy mỗi cái Tết như một nét nhẫn mạnh lên hai chữ cô đơn của cuộc đời. Lỗi không phải ở ai cả mà chỉ là

không mạnh khoẻ, không phát tài, sắp lăn ra chết, sắp ly dị vợ thì họ cũng cóc cần hay họ lại càng mừng. Chỉ trừ có viết thư cho mẹ là hắn không thầy cực hình và quả thật lúc cầm bút, lòng hắn sôi ên với ý định về thăm mẹ, với mẹ.

cực nhảm thi, thư hắn rồi đã hơn một tuần nay, việc này có chậm cũng chỉ định là ngày là thư về Hắn ta. Chắc mẹ hắn sẽ sống đ mừng, hai tuần nay nghĩa là, có lẽ mẹ đang lo đi làm ức bánh Tết cho bà tiền ăn, nào hắn cũng sẽ có dành bò có mồi lần nghỉ gọi là biêt hàn thầy bức rức lại như ai.

Nhưng lần, lười nói một được một th tiền cát hăng nhất định sẽ được cái vé tàu thủy để din, tinh hắn đã là y như hắn c nhảm, nhất là bức rức xôn hư thè nào là một đêm nào, đầu năm, nào kỵ lăm, hắn n n trên trường nếu ục cái xe hơi hắn sẽ được nảy hắn bói, thư nhà thì



(Hai chị em Linh-Bảo, Minh-Đức)

tất cả mọi sự đều may mắn yên lành trong năm tới.

Muốn cho đỡ sot ruột, hắn đưa tay mở máy vô tuyến điện tìm âm nhạc trong khi đợi giờ phát thư. Chưa nóng mày hắn đã bói, nêu có nhạc của Beethoven hay Bach thì hắn sẽ được những gì, nêu là nhạc mới thì trái lại (cái lợi của sự không mua chương trình vô tuyến điện là thè, mua thì đọc, biết trước cả rồi còn bói toán gì được nữa) Đã bảo hắn là con ông thầy bói mà.

Chín giờ hơn, hắn là người phát thư đã đi qua, lạy trời cho hắn có thư nhà.

Bước từng bước dè dặt xuống cầu thang hắn muôn kéo dài cái phút chờ đợi ra,

vì từ xa hắn đã liếc nhìn được qua kẽ hở của hộp thư, hắn đã sung sướng khi thấy có mầu trắng của mây chiếc phong bì nằm bên trong.

Lúng túng mở vội cái khóa nhỏ, hắn đưa tay quờ tất cả mây bức thư bỏ vào túi. Có thư nhà, có thư nhà, thè là hắn bói được tốt, thè là năm nay sẽ bình yên. Hắn quay vội gót, nhảy ba bước một, cho chóng lên đèn phòng mà đọc thư. Cố nhiên bức thư nhà được mở ra trước nhất.

Trong lúc dài vô tuyến điện đang phát thanh bản nhạc Cantate số 106 Actus Tragicus của Bach. Hắn sung sướng hát theo: *heute wirst du... mit mir in paradiesheim* (Hôm nay đèn với tôi ở chốn thiên đường) *mit mir*

in paradies.. in paradies.. thì
nét mặt hàn thay đổi dần
theo với những giòng chữ
trong bức thư :

« EM, Báo cho em biết mẹ
đã mất sau mấy ngày ốm, bác
sĩ ở Huế chữa cứ bảo không
việc gì, chỉ có mấy cái nhọt
nên chẳng săn sóc kỹ, đưa vào
nhà thương họ cung bỏ mặc.
Khi chị về chờ mẹ vào Saigon
thì muộn quá rồi, mẹ đã mất
ngay hôm sau. Mẹ nhớ em nên
không nhầm mắt, ngày mai nay
làm đám... »

Tìm hàn muôn ngừng đập
khi đọc đèn giòng cuối. Có
thì như thế được không ?
Hắn vẫn tin tưởng sẽ có
ngày gặp lại mẹ, sống bên
mẹ, lúc trở về sẽ có mẹ
ra đón ở sân bay. Mẹ hàn
chưa già, mới sáu chục tuổi,
còn bao nhiêu năm tháng,
người ta thọ đèn tám chín
chục tuổi đó sao !

Đọc lại bức thư một lần
nữa, bức thư đồng đầu nhà
bưu điện Saigon rõ ràng chư
đâu có nhầm với ai.

Hàn lán đèn trước bàn
viết, kéo ghế ngồi thử ra một
lúc, trước mắt hắn bao
nhiêu là hình ảnh đang quay
cuồng, những mầu áo tang
bằng vải thô trắng toát,
những vòng hoa phúng,
những người đi đưa, những

năm mươi mới đắp còn ấm
đất, rồi gì gì nữa bệnh viện,
nhà xác, hòm sơn đỏ, v.v...

Tính theo trong thư thì
người ta đã chôn mẹ hắn từ
hai hôm nay. Thè là hèt, hắn
sẽ không bao giờ được gặp lại.
Chị hàn, em hàn, được mặc
áo tang, đội khăn tang, được
ôm xác mẹ lúc cuối cùng,
được tiễn mẹ ra nghĩa trang.

Còn hàn, thè là hèt ! Không
bao giờ được làm cái công
việc ấy, những công việc mà
mỗi người chỉ làm có một lần
trong cuộc đời. Bộ áo tang thì
sau hai năm sau phải đốt đi vì
kiêng không dám đe lại. Thè
là hàn không những không
được mặc áo tang mà rồi cũng
sẽ không được nhìn bộ áo
trắng ấy nữa.

Hàn mở ngăn kéo tìm tấm ảnh
cuối cùng của mẹ, mẹ hàn mặc
áo tu, mang tràng hạt, đầu tóc
bạc trắng miệng hơi mím cười,
nụ cười đi đôi với ánh mắt,
lày tay che miệng chỉ nhìn đôi
mắt mà thôi người ta cũng
thấy mẹ hàn đang cười. Ngày
xưa cha hàn thường nhắc:
« Tao cưới mẹ mầy vì đôi mắt
biết cười ». Mà thật, ngày xưa
mẹ hàn nói tiếng là đẹp, cái
đẹp thuần túy A-đông đã làm
đe tài cho bao nhiêu bài thơ
của cha hàn.

Nhưng còn đâu nữa, ngày
nay, giờ này, phút này mẹ
hắn đã chết, đã nằm trong hòm,
đã bị chôn xuồng đất. Thè là
hết, từ nay trên đời hàn đã mất
một nguồn an ủi, một nguồn
tin tưởng, không còn bao giờ
có một tình yêu thứ hai nào
đến ủ ấp tâm hồn hàn nữa.

Hắn ngạc nhiên ra bên
ngoài, tuyệt từ nay đèn giờ u
uất ở trên trời, hình như mới
nhận được lệnh nên đã xô đẩy
chen lấn nhau mà rời xuồng.

Tuyệt roi cũng nhẹ nhàng
như những giọt nước mắt,
mẫu tuyệt trắng phủ lên mái
nhà, phủ lên ngọn cây, phủ lên
mặt đất, làm như mái nhà,
ngọn cây, mặt đất cũng vì hàn
mặc áo tang.

Tất cả mái nhà, ngọn cây,
mặt đất đều mặc áo tang trong
mây ngày liền; hắn thè. Chỉ
mình hàn là vô phúc, chỉ
mình hàn là không được mặc
áo tang, chỉ mình hàn là không
được nhìn mẹ một lần cuối,
không được ôm xác mẹ trong
tay, những giọt nước mắt
không được thâm lên mầu đất
mới đắp trên ngôi mộ. Chỉ
mình hàn là không được đội
khăn tang.

Đã thè hàn cũng mở cửa đi
xuồng đường một lúc cho
tuyệt phủ lên người hàn, lên
tóc hàn để hàn cũng được cái

cảm giác mặc áo tang mẹ như
các anh chị hàn giờ nầy ở bên
nhà.

Giá có ai nghĩ đèn hàn, gửi
cho hàn một tấm áo, một chiếc
khăn, thì chắc là hàn sẽ cảm
Ơn lầm, và bộ áo ấy ai kiêng
thì cứ kiêng chứ hàn sẽ nhất
định không kiêng, không đốt.
Hàn sẽ giữ bộ áo mãi đèn
bao giờ vài áo mục nát để
nhớ đèn người mẹ đã chết.

Ba đêm liền, đêm nào hắn
cũng đi đèn gần sáng mới về.
Hắn đi đâu không ai biết, tất
cả mọi người chung quanh đều
cho hắn là điên, là bất hiếu,
hắn nghe nhưng không cần
cãi chính.

Ngoài mẹ hàn ra có ai hiểu
hắn đâu mà cãi.

Nếu người ta biết rằng hôm
nào hắn cũng sốt lên đèn gần
bồn mươi độ, nhưng sốt mầy
thì sốt hắn vẫn không dám
nằm nhà.

Rồi mỗi năm cứ vào độ Tết
sắp đèn là hàn lại đi lang
thang và hàn đợi gì thì đợi
chứ nhất định không bao giờ
hàn dám đợi thư nhà nữa.
Tuy rằng mẹ hàn đã chết rồi
thì cũng chẳng mầy khi hàn
nhận được thư ai.

MINH ĐỨC
(Viết tại Alger, 28-12-60)

Danh-Nhân-Thê-Giới

Tiền-bản Thủ-Ký Hai-mươi

9-10.—MARIE và Irène CURIE

(Tiếp theo P.T. 98)

SAU khi đậu thủ khoa kỳ thi Cử-nhân Vật-lý học năm 1893, cô Marie (tức Mania) dự định thi Cử-nhân Toán-học nữa.

Cô được lãnh một nhiệm-vụ khảo cứu do hội « Quốc-gia khuyến khích công-nghệ » giao cho và do đấy mà cô có cơ hội gặp gỡ giáo sư danh tiếng trong khoa-học giới: ông Pierre Curie, nhân một tiệc trà mà một bạn đồng hương của cô là giáo sư Howalski thết đãi.

Trong phòng tiệc đầm ấm, thân mật, giáo sư Pierre Curie đề ý đến cô nữ sinh Ba-Lan, không trang điểm, y phục sơ sài nhưng cặp mắt sáng ngời, trán cao rộng phát tiết ra một vẻ

đẹp thăm kín. Trong khi nói chuyện về thân-thể và khoa-học, giáo sư lại còn khâm phục cô nữa vì cô có những quan niệm giống như ông, cũng quyết tâm phục vụ khoa-học; riêng có một điều làm cho ông ngạc nhiên là cô thiết tha mong ước được thấy Tô-quốc Ba-Lan của cô thoát khỏi sự lệ thuộc của nước Nga. Ông Pierre Curie thì cho rằng con người khoa học chỉ biết có khoa học và gác ngoài tai tất cả mọi sự không liên hệ đến khoa-học.

Tuy có chút tư-tưởng dị đồng nhỏ này, ông vẫn cảm mến cô bạn mới. Một mối tình phát sinh trong lòng ông, nói là tái sinh thì đúng vì trong lúc thiếu thời ông đã có yêu một lần và vấp phải thất vọng, ông quyết tâm không yêu ai nữa để hy sinh cuộc đời cho khoa-học. Trớ trêu thay, bàn tay của tạo hóa lại xếp đặt cho ông gặp cô Marie.

Tuổi mới 35 đã nồi danh trong

DANH NHÂN THẾ GIỚI



giới khoa-học, giáo-sư Vật-lý học Pierre Curie làm giám-đốc trường Lý-Hóa ở Ba-lê, hàng ngày dùn-dắt cho ba chục sinh viên và vùi đầu vào phòng nghiên-cứu. Đó là lạc thú của ông. Sanh ngày 15 tháng 5 năm 1859, hưởng-thụ được huyết-thống khoa-học — thân phụ và-tổ phụ đều là y-sĩ — Pierre Curie đậu Tú-tài khoa-học năm 16 tuổi và năm 18 tuổi đậu cử-nhân, kể đến năm 19 tuổi đã cùng bào-huynh (cũng Cử-nhân khoa-học) dấn thân vào công cuộc khảo-cứu ở phòng thí-nghiệm điện-học. Sau đó người anh đi dạy học ở Montpellier, còn em làm giám-đốc trường Lý-Hóa ở Ba-lê.

Hồi 35 tuổi, ông Pierre Curie đã nồi danh và tìm ra luật «tương-xứng» (principe de symétrie) — luật ấy là một trong các nền-tảng của khoa-học hiện-

đại. Ông còn chế ra một cái cân tinh-vi được giới khoa-học mệnh danh là «cân Curie». Đồng thời nghiên-cứu về từ khí, ông khám phá ra một định-luật mệnh danh là «định-luật Curie» — (loi de Curie).

Cả một sự nghiệp của người đối-thoại với cô Marie trong buồi tiệc trà, cô từng đã biết rõ. Nay cô được gặp mặt ông, cô thấy mến phục hơn vì thái-độ giản-dị, ngôn-ngữ chân-thành cùng lời nói truyền cảm của giáo-sư Pierre Curie ảnh-hưởng mạnh vào tâm hồn cô.

Trong buồi ban đầu ấy, vị giáo-sư danh tiếng đã bắt đầu yêu cô vì nết và trọng vì tài, cô Marie đổi lại mới chỉ trọng ông thôi. Lòng cô còn vương-vắn bao nhiêu hoài-vọng đối với Tô-quốc: cô muốn chóng thành tài đẽ, vè

★ Té-Xuyên

nước làm giáo-sư, giúp ích cho đồng bào, và trong phạm-vi khả năng của cô, sẽ gánh lấy một phần nào công cuộc giải phóng xứ sở.

Mấy tháng sau, giáo-sư Pierre Curie chính thức cầu hôn với cô Marie; cô chưa dám nhận lời và cũng không tiện từ chối.

Sau kỳ thi Cử-nhân Toán-học, cô trở về nước và trong thời kỳ xa Ba-lê, cô thường nhận được những bức thư đầm thắm và chân-thành của giáo-sư Pierre Curie.

Hết vụ nghỉ hè, cô lại tới Ba-lê tiếp tục sự học ở trường đại học Sorbonne. Sự kiên-tâm của giáo-sư Pierre Curie trong việc cầu hôn đã đưa đến kết quả: ngày 20 tháng 7 năm 1895 cô Marie cùng giáo-sư kết hôn trong một hôn-lễ khác thường. Hai người đều không theo tôn giáo nên không có cuộc lễ tại nhà thờ. Cô dâu bận bộ đồ mới màu đậm, do chị cô tặng, lối may giản dị để sau này cô còn dùng được làm áo bận thường. Không có tiệc tùng long-trọng, dâu và rể chỉ tậu được mỗi người một chiếc xe đạp mới, ra tòa Đốc-lý làm lễ cưới theo pháp-lý.

Từ nay nữ-sinh Ba-lan Maria Sklodowska đã thành bà Pierre Curie.

ĐỜI SỐNG GIA-DÌNH VÀ ĐỜI SỐNG KHOA-HỌC

Đã làm chủ gia-dình, bà Curie tuy là một tín đồ của Khoa-học, cũng không xao-lãng bồn-phận của người vợ săn sóc cho chồng, lo việc nội-trợ. Bà đã khéo tő-chức đẽ chỉ mất mỗi ngày có 3 giờ làm việc nhà, còn 8 giờ lo cho khoa-học.

Năm 1897 bà đậu thủ-khoa Thạc-sĩ, rồi kể đó trình luận án Tiến-sĩ nói về công cuộc của nhà vật-lý-học Pháp Henri Becquerel đối với chất kim-khí uy-ran (urane). Ông Pierre Curie mượn cho vợ một căn phòng nhỏ hẹp của trường ông đẽ làm phòng thí-nghiệm; ông có dè đâu trong gian phòng khiêm nhượng này sẽ phát minh ra một điều quan trọng nhứt cho giới khoa-học là quang-chất.

Bà Curie nghiên-cứu, tìm ra được rằng chất thorium và chất

uranium đều phát quang như nhau; hiện tượng này bà gọi là phóng-xạ năng (*radio-activité*). Những hóa chất có thể phát quang, được gọi là phóng-xạ-thề (*radio-élément*).

Năm 1895 bà tìm ra hai khoáng chất có phóng-xạ năng mạnh hơn nữa là *pechblende* và *chalcolite*.

Ông chồng bà thấy sự phát minh của vợ đang tiến triển, có nhiều hy vọng trong tương lai, bèn phụ lực với vợ mà bỏ cuộc nghiên cứu về diêm-chất mà ông đang theo đuổi. Hai khối óc Vật lý mãnh liệt đã hợp tác với nhau nên kết quả được mau chóng: đầu tháng 7 năm 1893 hai ông bà đã tuyên bố tìm ra một vật thể mới ở trong hai vật thể nói trên. Vật thể mới này được đặt tên là *polonium* để ghi nhớ Tô-quốc Ba-Lan Pologne của bà.

Cuối năm, ông bà lại gửi Viện Hàn-lâm Khoa-học một phúc trình nói về sự phát-minh một vật thể mới đặt tên là *radium*.

Giới khoa-học chưa tin hẳn. Ông bà Curie phải mất 4 năm tìm tòi, giải thích mới thuyết phục được các bạn đồng nghiệp.

Kế tiếp, ông bà lao tâm, mệt

trí, hy sinh cả sức khoẻ trong 4 năm trường nữa đẽ cố gắng tìm ra chất *radium* thuần túy.

Ông bà được chánh-phủ Áo tặng một tảng bã quặng *pechblende* (sau khi lấy *urane* ra làm thủy-tinh). Tuy lấy hết *urane* rồi, bã quặng này cũng còng còn chất *polonium*.

Trường Lý-Hóa ở Ba-lê cho ông bà mượn một xưởng máy cũ kỹ, tồi-tàn làm phòng thí-nghiệm. Mùa hạ thì nóng như thiêu đốt, mùa đông rét cắt ruột mà hai ông bà vẫn cứ nỗ lực tìm tòi, nghiên-cứu, trong cái phòng gọi là «phòng thí-nghiệm» ấy.

Ngày 15 tháng 6 năm 1902 hai vợ chồng sung-sướng công bố với thế giới kết-quả mỹ-mẫn của ông bà: đã lọc được 1 phần 10 của một gò-ram *radium* và tìm ra nguyên-tử-lượng (*poids atomique*) của chất này là 225.

Giới khoa-học tin-tưởng chào mừng sự hoàn thành công cuộc phát minh của một người đàn bà giàu nghị lực đẽ kiên nhẫn tìm tòi trong 9 năm trường.

Trong 9 năm ấy bà Curie vẫn không xao-lãng việc gia-dình. Con gái đầu lòng của bà ra đời năm 1896 đặt tên là Irène, được

DANH NHÂN THẾ GIỚI

bà săn-sóc cần-thận. Tuy bề bộn trong phòng nghiên-cứu, bà còn có thì giờ viết vào cuốn nhứt ký đề ghi những kỷ niệm về con:

« Irène đã biết cảm ơn... đã mọc được 7 cái răng... đứng 1 mình chừng nửa phút... Irène thích gỡ với con mèo và không sợ người lạ. »

Cảm động thay và cao-quý thay tình mẹ con!

Lúc Irène được 4 tuổi, một đêm mẹ đang đan áo cho con bên cạnh giường ngủ của đứa bé, bà bỗng nảy ra ý kiến: rủ chồng đến thăm « đứa con Quang-Chất » của ông bà: 1 phần 10 của một gờ-ram quang-chất đè dưới bàn pha-lê tại phòng thí-nghiệm.

Hai vợ chồng tới nơi, vợ bảo chồng đừng vặn đèn điện rồi nắn chặt tay chồng chỉ vào chỗ những hào quang chiếu ra chung quanh bầu quang-tuyến như ánh sáng của muôn vàn sao trên trời: cả một vũ-trụ mới của hai vợ chồng kiếm ra.

TỪ ĐÀI VINH-QUANG ĐẾN LÚC XÉ BÓNG

Năm 1903 Pierre và Marie

Curie được tặng giải thưởng Nobel Vật-lý-học chung với Henri Becquerel. Một vinh dự lớn lao cho nữ giới hoàn cầu vì lần thứ nhứt một phụ-nữ được bước lên cái đài vinh-quang của phần thưởng cao-cấp ấy.

Sau đó ông Pierre Curie được bầu vào Hàn-lâm-viện Khoa-học.

Năm 1904 bà Curie sinh cô con gái thứ nhì đặt tên là Eve Curie sau này là một nữ-sĩ danh tiếng cũng như cô Irène Curie thành một nhà khoa-học.

Ngày 16 tháng Tư 1906 một thảm-họa xẩy đến cho gia đình Curie. Hôm ấy trời mưa, ông Pierre Curie đến nhóm hội với các nhà khoa-học tại trụ sở « Société Savante ». Lúc ra về, ông che dù, bước qua đường, lẩn trí vì đang nghĩ đến chuyện đâu đâu... Ông đã tâm đến một phát-minh sắp tới chăng? Ông nghĩ đến vợ con ở nhà chăng? Bất thẩn một xe ngựa chờ hàng chạy tới, đụng vào ông, đè lên ông, khiến ông vỡ sọ chết liền tại chỗ.

Bà Curie đau đớn lắm. Lúc còn đang tuổi thanh xuân hăng-hái, bà chỉ tin-tưởng vào khoa

DANH NHÂN THẾ GIỚI

học, không theo một tôn giáo nào. Nhưng sau tai nạn xẩy đến cho chồng bà một cách bất ngờ, vô lý, bà bắt đầu cảm thấy bàn tay của Định Mạng. Bà viết trong Nhật ký.

«... Những năm chót của Pierre, trí óc ảnh dồi dào, hứa hẹn một tiền đồ rực rỡ. Song mệnh trời không muốn như thế. Thật không hiểu làm sao... chúng ta chỉ còn có cúi đầu trước mệnh Trời vậy! »

Trường Đại học Sorbonne mời bà vào làm giáo sư thay thế cho chồng bà. Đây cũng lại là lần đầu tiên một phụ-nữ bước lên địa vị cao quý ấy.

Năm 1911 bà được phần thưởng Nobel về Hóa-học. Kể đến cuộc Âu-chiến (1914-18) bà ra giúp nước (Pháp quốc đã thành Tồ quốc thứ hai của bà vì bà nhập Pháp tịch); bà lập trong các bệnh viện quân y những ban điều trị bình bằng quang tuyến.

Tận tâm làm việc không biết mệt mỏi, đến khi chiến tranh liều kết, bà lãnh được cái phần thưởng tinh thần làm thỏa mãn nguyện vọng của bà trong bao nhiêu năm nay: Tồ

quốc Ba-lan được giải phóng khỏi cuộc lật-đoàn của nước Nga.

Năm 1921 bà Curie sang Huê-kỳ được Tổng Thống Harding trao cho bà một gờ-ram quang-chất mà phụ-nữ toàn quốc Mỹ đã góp tiền để mua tặng bà. Thế là bà có một gờ-ram để thêm vào một gờ-ram quang-chất của bà để ở quang-chất Viện tại Ea Lê.

Năm kỷ niệm « 25 năm của Quang-chất » chính phủ Pháp tặng bà số tiền trợ cấp hàng năm là 40.000 quan, Viện Hàn-lâm Y-học bầu bà làm hội-viên với toàn thể các thành viên của hội-viên.

Bà từ chối đề nghị của chính phủ Pháp muốn tặng bà Bắc-dầu Bội-tinh, bà chỉ muốn cúc-cung tận-tuy với khoa-học mà không cần đến danh-vọng.

Thật vậy, suốt thời gian từ khi góa-bụa cho đến lúc lâm chung, đời sống của bà là đời sống ở phòng thí-nghiệm, ở viện Quang-chất, bên cạnh những môn đồ mà bà không tiếc công dùi đất. Bà say mê khoa-học, sống với khoa-học, sống vì khoa-học. Có lầm lũi bà hồn nhiên vui sướng, nét mặt trẻ trung hẳn lại vì đã thí-nghiệm thành-công một định lý gì; song cũng có lúc bà buồn rầu lo lắng trước một cuộc thí-

nghiệm thất bại như gặp một tai nạn lớn lao. Năm 60 tuổi, bà còn hăng hái làm việc 12 giờ mỗi ngày.

Lúc về già, bà bỗng thấy mắt kém rồi không thấy gì nữa. Bác sĩ phải mờ mắt bà bốn lần và lần thứ tư thành công chẳng khác nào một phép lạ : bà Marie Curie lại trông thấy ánh sáng như thường và bà lại tiếp tục sống cuộc đời khoa-học.

Năm 1934 bà bị bệnh sốt nóng, nhiệt độ lên tới 40. Bệnh kéo dài cả mấy tháng, khi tăng khi giảm. Ngày 4 tháng 7 năm 1934 tại bệnh viện Sancellemoz bà Marie Curie trút hơi thở cuối cùng. Bà đã cảm thấy giờ chết từ trước đó nên bà bảo người nhà thay bộ quần áo trắng cho bà. Trong bộ đồ trắng, đầu tóc cũng trắng như tuyết, dưới vầng trán rộng, hai mắt bà nhắm lại, hai tay buông xuôi, dề lộ hai bàn tay gân guốc, xương xẩu, hai bàn tay bị quang-chất ăn ở nhiều chỗ. Các bác-sĩ công nhận rằng sức khỏe của bà suy-vi cũng vì ảnh-hưởng của quang-chất.

Quan-tài của bà được an-tàng tại nghĩa-dịa Sceaux chồng trên quan-tài của ông Pierre Curie, theo ý muốn của bà được gìn chòn lúc sống cũng như lúc chết. Anh và chị bà từ Varsovie sang dự lễ đâm theo mipsis cục đất Ba-lan, ném xuống huyệt cho linh hồn bà

nữ-bác-học được chôn trong đất của xứ-sở.

BÀ IRÈNE CURIE

Nói đến bà Marie Curie, người ta không thể bỏ qua con gái bà là Irène Curie, cũng là một nhà thông thái về quang-chất-học. Nhờ được mẹ trống nom sự học, nên sau này bà Irène có thể nối nghiệp cho song thân.

Trong những công - cuộc nghiên-cứu tại Quang-chất-viện, bà Marie Curie nhờ được sự phụ-lực hữu-hiệu của con gái và một môn-đồ cũng có tài là Frédéric Joliot. Sau hai người này thành hôn và tiếp-tục giúp việc cho bà Curie.

Năm 1935 bà Irène Curie được phần thưởng Nobel về Hóa-Học.

Sau Thế chiến thứ nhì, hai vợ chồng bà được mời tham-gia Ủy-ban Nguyên-tử-lực của nước Pháp nhờ những công trình tìm tòi nghiên-cứu của hai ông bà về sự sản-xuất nhon-tạo phóng-xạ-thề.

Nhưng ít lâu sau cả hai ông bà phải từ chức vì có những hoạt động thiêng cộng.

Bà Irène Curie từ trần năm 1956.

TẾ-XUYÊN

thế dù rời

★ VƯƠNG-HƯƠNG-LỆ
(Tây-Ninh)

Người hỏi tôi : sao đời sầu hận mãi
Mãi... muôn đời là đau bùi tang thương
Nhân thế kia tràn ngập bước đoạn trường
Màn bi kịch chỉ vương nhiều ngắn lị ?

Đời là thế đến muôn ngàn thế-hè
Ngàn xưa và cho mãi tới ngàn sau
Không bao giờ cạn hết được khổ đau
Vì họ chỉ muốn làm nhau đau khổ.

Nước hận-ly còn nghe nhiều súng nồ
Tấm linh-hồn còn rách mãi bao nơi
Thành sầu xây bắt tận đền cao trời
Làm sao hưởng niềm vui tròn một lối ?

Cuộc sống loi-bời, lòng người bối-rối
Muốn quên rằng mình chả có diêu-linh
Vẫn tươi vui vẫn đẹp chúa-chan tình
Lòng lịm chết làm thiêu thân thèm lửa
Nếu nói lời, bao giờ cho hết nữa ?

Tôi gom vào chỉ một nét ngắn thôi
Người hỏi tôi, tôi cũng chỉ trả-lời
Đời đáng chán !. — Thế dù rời người ạ.



TRUYỆN VỊ THỜI ĐẠI

máy đo lòng tham

★ Anh-Tân

Mến tặng quý-vị công chúc không ăn hối-lộ

MỘT hảng sản xuất kim cương to lớn nhất thế giới thường bị mất cắp kim cương. Sau cuộc điều tra người ta cho biết chính nội bộ nhân viên đánh cắp. Hảng đã dùng rất nhiều người làm, các người này phần lớn là những kẻ thân tín hoặc hơn nữa có họ hàng với chủ hảng.

Số kim cương của hảng ra vô dề gọt, rữa, mài hàng ngày rất nhiều, thật là khó lòng kiểm soát. Vì vậy chủ chỉ trông vào sự thật thà của tất cả nhân viên dưới quyền.

Sự đánh cắp thường được tổ chức tinh-vi vì có nhiều kẻ đồng lõa. Họ đã vì lòng tham nên hết sức khôn ngoan tìm mọi cách

MÁY ĐO LÒNG THAM

kết hợp, che cho nhau nên không ai tố cáo ai, do đó không bao giờ tìm ra được thủ-phạm.

Ông chủ hảng đã đặt ra điều kiện tuyển mộ nhân viên hết sức gắt gao và khó khăn. Ngoài khả năng chuyên môn ông còn lựa chọn cả về đức hạnh nữa. Ông trả lương rất hậu cho họ ngoài ra còn thêm mọi thứ phụ cấp, tiền thưởng thường xuyên hoặc bất thường nữa.

Các người vào làm việc chỉ giữ được thực thà mấy tháng đầu, các tháng về sau họ cũng sinh ra ăn cắp. Kim cương vụn đầy rãy khiến họ tối mắt, cứ làm sao đẽ dính ít mạt kim cương rơi vãi cũng đã có vài chục cà rá đáng giá bạc vạn rồi, vì vậy ai mà không sinh lòng tham được!

Một ngày kia ở Thụy-sĩ phát minh ra được máy đo lòng người. Máy này đã được các chủ ngân hàng ở Thụy-sĩ dùng để tuyển chọn và sử dụng nhân viên. Họ tuyển bổ là rất có nhiều hiệu quả.

Ông chủ hảng kim cương liền đặt làm một cái máy đặc biệt để tuyển lựa nhân viên cho hảng ông, các nhân viên này lương thì theo cấp số

công còn bồng lại theo cấp số nhân.

Nhà làm máy liên phái nhân viên chuyên môn đến nghiên cứu khí hậu, tập tục xã hội, tâm lý nhân viên bản xứ v.v... Sau nửa năm tính toán, nhà làm máy mới chế ra một loại máy điện tử Stimag 200. Máy này do đúng được mọi hàm số của lòng tham con người.

Máy đo được 3 độ: Liêm, Hạm, Hạm. Liêm chỉ người thực thà nhất, đến Hạm chỉ người gian tham nhất. Mỗi độ lại chia ra 3 cấp: Tiêu, trung, đại. Ví dụ độ Hạm thì có tiêu hạm, trung hạm và đại hạm.

Ông chủ nhận được máy đo lòng Tham rất vui mừng. Một Bao Công «máy» xét người sẽ không bao giờ làm lẩn. Ông liền dùng máy để tuyển lựa và thanh lọc lại hàng ngũ nhân viên hảng ông.

Ông rất lấy làm buồn vì thấy hầu hết nhân viên từ tên gác cửa đến viên quản-lý đều ở mức độ «Tham» và «Hạm». Người có thành tích thật thà nhất xưa nay cũng chỉ ở ngang bậc «Tiêu Tham» thôi. Chả lẽ thải hồi hết nhân viên hay sao, ông đành phải lấy số người

« Tham », tất nhiên chỉ có kẻ nào « Hại » ông mới không xài nữa.

Ông nghĩ lại lòng tham chẳng qua là bản tính của con người. Ngày chính ông, ông cũng muốn lời cho to thì trách gì thiên hạ !

Nhưng trong một thời gian sau, những người bị máy lừa là « Tham » đó lại rất là thành bạch. Hàng của ông không hề bị mất cắp nữa.

Người được máy ghi là « Tiêu Tham » được giữ chức quản lý. Tuy vậy ông chủ hết sức cẩn thận, cứ mỗi tam cá nguyệt ông bắt tất cả nhân viên đồ lại. Ai mà bị mức tham nặng lên thì lập tức bị thải hồi.

Viên quản lý là người giữ ký lục ở mức « Tiêu Tham » luôn 3 kỳ liền. Nhưng rủi thay vào kỳ thứ ba, người này vì hết sức giữ gìn ở mức độ đó lo quá nên bị đau tim chết.

Lập tức ông chủ phải chọn trong số người xứng đáng để thay thế viên quản lý. Lưa mãi ai cũng ở mức « Tham » cả, cuối cùng hết sức may mắn có một người « Tiêu Tham ».

Ông chủ liền cử người này làm quản lý.

Chỉ một thời gian ngắn sau,

hang kim cương lại bị mất cắp lại. Trách nhiệm tất nhiên ở cả viên quản lý. Người này chắc hẳn có xé móm mút tay hoặc xơ mũi gì ? Viên quản lý lập tức được máy đo lòng tham trước tiên:

Viên này không hề bị nặng lên mà lại còn giảm đến một mức lý tưởng : « Liêm ». Ông chủ quá hài lòng. Có lẽ các nhân viên khác ăn cắp ? Một số người bị tình nghi vì lòng tham bị cân nặng lên, lập tức bị sa thải.

Viên quản lý càng ngày càng được trọng dụng và biệt đãi. Ông chủ đặc miễn cho không phải theo nội quy gắt gao xưa nay của hang nữa.

Ít lâu sau các người trong hang bàn ra tán vào vì thấy giá sản của viên quản lý càng ngày càng giàu lớn. Họ không dám nói đến tai ông chủ cũng như đến tai viên quản lý. Xảy ra một lời, viên quản lý có thể cho nghĩ việc ngay. Nhưng ông chủ là nhà lý tài nên vốn rất cẩn thận. Đề chắc chắn với lòng mình, ông chủ cũng khiển viên quản lý cân lại.

Trái lại với ức đoán của mọi người, độ tham của viên

quản lý lần này đả không tăng mà lại lên đến một mức chân lý của thần thánh chứ không phải là của con người nữa (Thần thánh còn có thể có một số vị tham lě nên chỉ phù hộ cho người cúng bái !) Máy đã nhích đến tận độ của dòng thanh bạch : « Đại Liêm » !

Theo bảng thống kê của nhà chế máy thì cả thế giới xưa nay chưa bao giờ được một người « trong sạch » như thế. Ông chủ liền tắm rửa sạch sẽ đến đẽ ngọt khen vị quản lý « Đại hiền » của mình, thật là tu đến bảy kiếp mới gặp được một người như vậy.

Hết sức hoan hỷ, ông chủ giao mọi việc kiểm soát cho viên quản lý. Viên này có thể đem kim cương về nhà trong buồi tối để xem xét, tỳ vết rồi sáng đem lại vào hang. Ông chủ nhận là ông tin viên quản lý hơn cả tin mình.

Một thời gian sau viên quản lý trở nên hết sức giàu đến nỗi tôi tớ trong nhà y có thể nhặt lấy kim cương vương vãi ở phòng ngủ, phòng ăn của chủ.

Lập tức sở Bảo Vệ Tài Sản của hang kim cương dò được

tin, mở ngay một cuộc ráp bắt thần ngay giữa ban ngày tại nhà viên quản lý. Họ đã tịch thu được một số kim cương trị giá hơn 20 triệu bạc dấu khắp nơi. Viên quản lý không thể chứng minh được số kim cương « mượn » ở nhà đành phải thú nhận đã ăn cắp từ lâu nay rồi.

Ông Chủ được tin mình bị mất cắp một số kim cương kinh khủng lại do chính vị quản lý « Đại Liêm » ăn cắp, ông ngã bật người ra chết ngất.

Hồi lâu tình lại ông nghĩ máy đã chọn lựa thì có bao giờ sai được. Có thể người ta ghen ghét lồng tin cậy của ông với viên quản lý « đại hiền » mà gieo oan thác họa cho hắn. Nhưng bằng chứng quá rõ ràng, ổ kim cương rất quý giá dẽ ai mà có nhiều đẽ liệu đại vào nhà viên quản lý được, mà chính hắn cũng đã nhận là « trót » ăn cắp cơ mà !

Như vậy ra cái « máy đo lòng tham » phản ông ư ? Có thể ai đã manh tâm phá hoại cái máy để máy trả nêu lệch lạc khiến ông phải mù quáng tin theo !

Ông chủ liền đánh điện trách nhà chế tạo máy và đòi bồi thường. Một toán kỹ-sư phụ trách làm

máy được cử ngay đến chỗ đề điều tra.

Máy được đem khảo nghiệm lại với hàng ngàn người, các nhà chuyên môn tài giỏi xác nhận là không hề bị hư và máy vẫn đúng 100%.

Máy này như một cái hộp lớn, trong đó ngoài cái cần ghi độ tham, trên bàn cần còn có vò sô kim cương đủ màu sắc trông hết sức hấp dẫn.

Người bị đo khi đã vào đó có đủ quyền tự do định đoạt, bên ngoài không ai có thể đề mắt tới được. Máy thường ghi độ « Liêm » nếu người đó không lấy gì cả. Nếu người bị đo vì lòng tham bốc lên mờ hai con mắt dám liều bốc kim cương bỏ vào túi hay nhét ở hậu môn, thì dù chỉ có lấy một hạt nhỏ đi chăng nữa, máy lập tức nhảy lên độ « Tham ». Lấy càng nhiều máy càng nhảy cho đến độ « Hẹm ».

Lẽ tất nhiên theo tâm lý mà xét, không ai dại gì lấy kim cương khi biết mình bị đo. Người bị đo vẫn đủ sáng suốt để có thể theo dõi độ ghi ở máy. Nhưng khi bước ra khỏi máy, những hạt kim cương nhỏ vướng chật vào giày, bám chật vào quần áo.

Người bị đo tuy có thấy nhưng không ai « nhẫn tâm » nỡ thò hoặc phủi cho sạch trước khi bước ra khỏi máy, vì đó là chính là các hạt kim cương tự nó bám vào chóp đầu mình có « quyền rũ » nó hoặc cõ ý nhặt hoặc ăn cắp đâu ! Trước khi bước ra khỏi máy họ cần thận nhìn ở cần máy thấy vẫn ghi độ « Liêm » nên yên chí bước ra.

Khi bước ra hẳn hoi, độ tham lập tức ghi rõ tham nhiều hay ít tùy theo số kim cương vô ý đính góp giày hoặc bám vào quần áo. Sự vô tình đó dù sao cũng là lòng tham tiêu cực



không thè nào nắm hẳn « ngoài ý muốn » của đương sự nên đã mặc cho kim cương đính. Như vậy máy đã đo đúng bản chất và khuynh hướng tham của người bị đo.

Máy đã tinh vi như thế mà không ăn thua gì với viên quản lý này, quả là lạ thật !

Các nhân viên chuyên môn liền hợp sức với nhà cầm quyền tra hỏi mãi, cuối cùng viên quản lý mới chịu khai :

- Tôi đoán đó là một cái máy đo tâm lý nên đã dùng đòn cân tâm lý để ăn gian lại. Thoạt đầu bước vào máy, tôi cũng bỡ ngỡ như các người khác, tất nhiên tôi không dại gì ẵm ít kim cương bỏ lẩn bở lóc quanh đấy. Lúc sắp bước ra tôi thấy đôi giày tôi vướng vít, nhìn lại tôi thấy có mấy hạt kim cương vụn vương ở kẽ giày và đến cả quần áo cũng đính đầy mạt kim cương. Tôi liền nghĩ đây là một cái « bẫy » đấy !

Tôi cần thận liền tháo giầy ra thò và gỡ hết các hạt kim cương « cõ ý » bám vào. Tôi rũ sạch quần áo rồi mới bước ra khỏi máy. Tuy nhiên không làm sao tránh khỏi đính một vài mạt

kim cương mặc dù tôi đã hết sức vững tâm nhưng không thè nào « mạnh tay » rũ cho sạch hơn. Máy đã ghi độ « Tiêu tham » là tột bậc cho ý toàn thiện của tôi rồi.

Nhờ một thời gian sau làm quản lý, tôi đã được sự làm chứng của máy, lòng tin cậy của ông chủ, tôi liền ẵm một số kim cương. Đến lần thứ nhì bị đo, tôi cần thận đem săn theo một ít kim cương khi bước vào máy.

Tôi đã tráo đổi một số lượng kim cương mang theo lấy số lượng kim cương đính trong máy, ngoài ra tôi lại bỏ thêm một ít để trừ hao số kim cương cố kết bám vào không thè phủi sạch được. Tuy số lượng kim cương bị tráo bằng nhau nhưng về phần kim cương của tôi mang theo đổi kém hơn, máy chỉ ghi được số lượng tuyệt đối chứ không ghi chính xác được phần. Máy đo không hề bị mất gì nên đã ghi ở độ « Liêm » cho tôi.

Thời gian sau nữa vì đã được máy hoàn toàn tín nhiệm, tôi tha hồ ăn cắp đến nỗi đe

kim cương vung vãi khắp nơi. Tôi vẫn ý ở cái máy nên không hề sợ bị dò xét. Theo tôi, thời buổi nguyên tử giờ đã tuyệt đối tin ở máy móc. Sự rủi may người ta cũng tính được bằng máy móc. Tất cả chân lý thế gian này họ cho là có thể do máy móc chỉ dẫn được nên tôi mới mặc sức lộng hành.

Đến lần thứ ba, tôi bị gọi đến, tôi khôn ngoan hơn mang theo rất nhiều kim cương. Lúc vào máy tôi không thèm đồi các hạt kim cương đè trong đó, trái lại khi bước ra, tôi lại bỏ thêm vào số kim cương đã mang theo.

Tôi tính một khi máy hoàn toàn tin cần là trót tin, sau này



* CAN ĐẨM CÓ THỪA

Bác sĩ bảo với chồng bệnh nhân:

— Ông nên can đảm lên. Tôi nói thực với ông là bà-nhà chỉ còn sống độ vài ngày nữa là cùng. Không hơn nữa đâu.

— Thưa Bác sĩ, việc gì chứ chuyện này thì tôi có thừa can đảm lắm ạ. Tôi can đảm đã bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ chỉ còn vài ngày nữa thì có sao đâu.

tôi sẽ mặc sức lấy đèn bù lật gấp trăm ngàn lần số đã thiệt hại.

Số kim cương bỏ thêm vào, nặng quá vượt hẳn độ lực của máy đo nên tôi được ghi đến một mức cuối cùng mà máy không thể nào ghi hơn được nữa : « Đại Liêm ».

Nghe xong lời khai, các tay chuyên môn đều loát mồ hôi hột, quả họ đã tính lầm « Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng ». Thêm một điều nữa mà không ai dám bao giờ ngờ tới là... đến cái « Máy đo lòng tham » mà cũng còn ăn « Của Đút » !!!

● ANH-TÂN



★ Xuân-Ba

HÔM đó, vào buổi trưa mùa đông. Nhưng trời không mưa gió, không lạnh, tạo thành một buổi trưa âm-u man-máu. Trên con đường quốc-lộ, từ núi Bút về cầu Sông Vệ của miền quê Quảng-ngãi. Một nhà sư chững chạc đếm đều những bước đi trên đường thiên lý. Gương mặt hiền từ, chiếc áo vàng xứng xinh, nhà sư âm thầm bưng bình bát tiến về dây nhà ven lộ. Người ta thoáng nhìn gương mặt nhà sư có nguồn linh-cảm huyền-bí xa-xăm:

Giờ này đúng vào lúc tất cả mọi

người dùng cơm trưa. Một ngôi nhà bên lề đường, có hai vợ chồng và một đứa con vừa ăn cơm xong. Người chồng loay-hoay với bình nước dưới bếp. Người vợ sửa soạn mâm chén để đi rửa. Bà ta cởi chiếc khăn đùa cho đứa con 5 tuổi, bảo :

— Con cầm hộ cho má Rùa chén xong má sê lấy nghe chưa.

Rùa con vâng lời, cầm chiếc khăn ra đứng bên hè sâm se. Lúc đó nhà sư vừa đến, chừng chàng tiến đến bên đậu, tay đưa bình bát cầu mong sự giúp đỡ của gia đình ấy. Nhà sư im lìm

MỘT NHÀ SƯ

đang mơ màng nhìn về thế giới xa xôi. Ngài làm thịnh khi em bé năm tuổi phải chăm chú nhìn. Cũng trong lúc ấy một cặp ngỗng lại đến kêu oác oác bên người khách lạ. Em bé đứng trong hè vô tình quăng chiếc nhẫn đã đuổi cặp ngỗng. Nhà sư thấy thế cúi lạy hộ chiếc nhẫn cho em bé nhưng đã muộn rồi. Con ngỗng mồ chiếc nhẫn và nuốt mất. Rửa chén xong người thiếu phu lên thấy nhà sư. Bà cũng định vào nhà đem bánh trái cho nhà sư. Nhưng sức nhớ chiếc nhẫn, bà hỏi con gái Hời ơi! con gái bà ngây thơ, sợ sệt chỉ biết nói là nó cầm nhẫn quăng con ngỗng và ông Thầy Chùa đã lạy. Thế là bà la rầm lên, ông chồng bà phía sau nghe thế cũng vồn vã chạy vào. Ôi thôi! hai vợ chồng người ấy đều đòi nhà sư trả lại chiếc nhẫn vàng của bà. Trước những câu mai mỉa của người đời, nhà sư điềm tĩnh nói :

— Mô Phật! Tôi là kẻ tu hành mới đến, nào biết nhẫn với vàng là gì đâu.

Vợ chồng nhà kia tức tối khi nghe nhà sư chối không lấy. Bà liền đi báo với nhà chức trách địa-phương. Ông ấp trưởng và



vị đại-diện trong vùng đó đến vấn hỏi nhà sư. Nhưng nhà sư chỉ «mô phật» và không biết gì hơn nữa. Thiên hạ nghe thế đã xô quanh nhà sư. Trước những lời của nhà sư quả quyết không lấy, nhà chức trách xin lục soát trong mình ông. Nhà sư đồng ý nhưng kết quả chẳng có gì. Mọi người đều ngạc nhiên... Họ định lập biên bản đưa nhà sư về cơ quan hội đồng Xã để xử xét sau. Nhà sư trầm ngâm như

MỘT NHÀ SƯ

lúc nào, vẻ mặt phản phản đau buồn. Thình lình có đoàn xe nhà binh chạy ngang qua đó, cán chết con ngỗng trên cửa gia đình nó. Thấy tai nạn dập dồn cho gia đình, bà chủ nhà tức tối vô hạn. Nhà sư này giờ làm thịnh. Böyle giờ mới nói :

— Chiếc nhẫn của Bà ở trong bụng con ngỗng ấy, Mô Phật!

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chính vợ chồng người kia cũng kinh ngạc hỏi lại nhà sư Khi nhà sư quả quyết như thế, người ta vội vàng mồ may con ngỗng ra, thì quả nhiên trong ấy có chiếc nhẫn vàng. Tất cả hàng mấy chục người cười reo lên, và hỏi nhà sư :



* QUẢ ĐẤT RUN HƠN

Sau tai nạn động đất ở Alger, hai ông bạn hỏi nhau :

— Này anh, lúc động đất, sao tôi run quá chừng. Số muốn xiu ra đấy. Còn anh lúc ấy thế nào?

— Tôi cũng run như anh vậy, nhưng tôi nghĩ rằng quả đất lúc ấy có lẽ còn run hơn chúng ta là khặc.

— Sao thầy không nói lúc nay, đề mãi bây giờ mới nói?

Nhà sư vẫn bình tĩnh bảo :

— Khi nay ngỗng chưa chết, nếu tôi nói ra, các ông sẽ giết nó, và chính tôi sẽ phạm tội sát sanh. Böyle giờ trả khiến ngỗng đã chết vì tai họa, tôi mới nói ra đề người lấy lại nhẫn. Mô Phật!

Nói xong, nhà sư điềm-nhiên quay mìn bước đi trong lúc hàng mấy chục người nhìn theo, âm-thầm cảm-động...

(Câu chuyện trên đây hoàn toàn sự thật, tôi không thêm, không bớt.)

● XUÂN-BA
(Đồng-Cát)



(Tiếp theo P.T. 98)

★ Nguyễn - Vỹ

1925

Vài lời cùng bạn đọc : — Bạn đã cùng tôi chứng kiến những biến chuyển lật-lùng của lịch-sử và xã-hội Việt-nam từ năm 1900- nghĩa là từ đầu thế kỷ XX, mà nước Pháp đã hoàn thành cơ-sở vững-chắc của cuộc đô-hỗ trên đất nước Việt-nam, trải qua trận Thế-Giới Đại-chiến thứ nhất 1914-1918, cho đến năm 1924 là năm chấm-dứt của một giai-đoạn cũ, mở đầu một khúc quanh-quan-trọng của lịch-sử mới.

Bạn cũng đã, đồng thời, theo dõi đời sống tinh-thần và vật-chất của chàng trai nước Việt ở giữa xã-hội nửa cựu nửa tân, đang tiến-triển rất nhanh theo ảnh-hưởng của văn-minh Âu-tây. Chàng trai diền-hình ấy là Tuần-anh ở giai-đoạn từ 1900 đến 1920 và kế tiếp là Tuần-em từ 1920 đến 1924.

Bạn đã thấy rằng tất-cả hành-vi, cử-chỉ, và ngôn-ngữ của chàng thanh-niên Tuần được tiếp xúc với trào lưu Âu-hóa, đều là những phản ảnh cụ thể của hoàn cảnh mới, chế độ mới, thời đại mới.

Nếu tình trạng ôn-định còn kéo dài mãi, tình trạng mà người Pháp thường gọi là « La Paix française » (Thái-bình dưới chế-dộ Pháp), thì biết đâu cuộc sống của chàng Trai nước

TUẦN CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT

Việt cũng chỉ bình-thản, vô sự không đề lại cho thế hệ ngày nay một dân-chứng nào về lịch-sử và xã-hội đáng cho ta suy-nghiệm.

Nhưng lịch-sử có những biến chuyển đột-ngột ly-kỳ. Hết năm 1924, sang cuối mùa Thu năm 1925, bỗng dưng có ba việc xảy ra ngẫu-nhiên cùng một lúc, làm xáo-trộn tất cả.

Nhất là trong đầu-óc Thanh-niên. Ảnh-hưởng của ba biến-cố ấy sâu đậm đếnỗi toàn thể dân-tộc Việt-nam như đang ngủ trong giấc mộng ngon lành bỗng dưng tỉnh-ngộ. Xã-hội Việt-nam đang êm-lặng như mặt nước mùa thu bỗng bị ba làn gió mạnh thổi vào làm xáo-động tận trong lòng nước, gây ra những cuộn sóng ào-ạt bất ngờ. Ba biến cố ấy lại xảy ra ở ba thủ đô Việt-nam :

- Hà-nội : cụ Phan-Bội-Châu bị Tây bắt ở bên Tàu đem về giam tại nhà ngục Hòa-Lò.

- Huế : vua Khải-Định chết.

- Sài-gòn : cụ Phan-châu-Trinh ở Pháp về.

Chàng Trai nước Việt sẽ bị lôi cuốn mãnh-liệt bởi những trào-lưu lịch-sử từ 1925 cho đến 1945, để rồi tiếp-tục lăn xả vào những trận cuồng-phong khác cho đến 1955... 1960...

TOÀN thể thanh-niên tắm sông tắm biển, giặt áo-quần, đi thăm các thăng cảnh, đi ciné, viết thư về xin tiền cha-mẹ, v.v...
Như tất cả học trò sau ba tháng nghỉ hè, Tuần đã lên lớp, năm nay Tuần lên đệ-nhị-niên và đã thấy mình thành một cậu học trò lớn, đã học được nhiều môn trí-thức mới, hấp-thụ được khá

nhiều những tinh-hoa văn-học Âu-Tây. Học-sinh đa số đều quen nói tiếng Pháp, vì tự bắt buộc phải nói tiếng Pháp với giáo-sư Pháp, cả với giáo-sư Việt, vì tất cả các môn học đều bằng tiếng Pháp, chỉ trừ có mỗi tuần hai giờ Việt-văn, môn này chính thức được gọi trong chương trình là «quốc-văn». Ngoài học đường, tình trạng chung của xã-hội Việt-nam ở Bắc-Kỳ cũng như ở Trung-Kỳ và đời sống hàng ngày dưới thể chế của người Pháp, đã thành ra một sự kiện hiển-nhiên, đã được chịu đựng một cách thụ động êm thầm. Không có sự chống đối «Nhà nước Bảo-hộ». Ở Nam-Kỳ, giai cấp gọi là «thượng lưu trí thức» và «tư bản» ở Saigon cũng như ở Lục-tỉnh, hầu hết là nhập tịch dân Pháp, sống theo phong tục của Pháp. tiếp xúc chặt chẽ và thường xuyên với các «Quan cai trị» Pháp và các nhà Tư bản Pháp. Quang đại quần chúng ở thành-thị như thôn quê, thì vẫn có thái độ thụ-động, lo an cư lạc nghiệp, cũng như ở Trung-Kỳ và Bắc-Kỳ. Không ai ghét Tây, không ai thù oán Tây, nhưng cũng không còn sợ Tây như hồi

vài mươi năm trước. Dân-chúng cũng không nịnh Tây, bợ đỡ Tây như một số đồng người ở giới quan-lại và công chức «Thượng lưu» hoặc trung-lưu và hạ-lưu được Tây ban cho nhiều quyền lợi cá nhân: chức tước, phầm-hàm, lợi lộc.

Nhưng phải khách quan nhìn nhận rằng đối với toàn thể quốc dân, người Pháp đã gây được một uy-tín lớn-lao vô cùng và thật là sâu rộng, là nhờ họ có một văn minh khoa-học tân tiến cao kỵ mà không một người «An-nam» nào chối-cãi được.

Sở-dĩ họ nắm vững được quyền mày cai-trị 25 triệu dân «An-Nam», và thao-túng được triều-dinh vua «An-Nam» ở Huế, chính là nhờ uy-tín một cường-quốc văn-minh đứng vào bức nhất trên thế giới.

Nhưng bỗng-dưng tháng bảy dương-lịch năm 1925, gần nghỉ hè, giữa tình thế đang yên-tĩnh và bình thường ấy, một cái tin rất mới, lạ, kinh-dị, như một tiếng sấm-sét giữa vòm trời quang-dâng, nổ-bùng ra không biết từ đâu, và lan truyền khắp nước An-Nam: cụ Phan-Bội-Châu bị Tây bắt ở

Thượng-Hải, đem về giam tại nhà Lao Hòa-Lò, Hà-nội.

Cụ Phan-Bội-Châu là ai?

Ngay lúc bấy giờ, chẳng ai biết cả. Cái tên nghe thật kêu, nhưng là một cái tên rất mới, lạ, từ trước đến nay chưa hề nghe nói đến bao giờ.

Một buổi chiều thứ bảy, trò Tuấn đi học về, thấy không khí của thành-phố hơi khác hơn mọi hôm. Có nhiều nơi tụ họp năm ba người nói chuyện xầm-xì với nhau, trong các tiệm người Việt.

Trò Tuấn cắp sách về đến nhà trọ, — nhà thầy Bửu-Vinh một công-chức sở kho-bạc, thầy cũng vừa ở sở đạp xe máy về.

Thầy gác xe máy lên cái kệ gỗ sơn xanh, xong rồi đi vô buồng thay áo. Nét mặt của thầy khác hơn mọi hôm. Lần nào ở sở về, trông thấy Tuấn, thầy cũng mỉm cười, trò Tuấn cũng có một nụ cười đáp lại, nụ cười thay-thế cho tiếng chào. Nhưng lần này, thầy Bửu-Vinh không cười.

Tuấn nghĩ thầm rằng thầy ghét mình vì một chuyện chi đó chẳng, hay thầy bị việc gì không vui ở sở. Thầy đi tắm, vào sửa

soạn ăn cơm. Tuyệt-nhiên thầy không nói một câu, nét mặt biến sắc, khác thường.

Cơm xong, 7 giờ tối, một bạn đồng-nghiệp của thầy đi xe máy đến, coi bộ vội-vàng, băn-khoăn. Thầy ngắt nhỏ thầy Bửu-Vinh ra nhà sau, chỗ bàn học của Tuấn, gần bếp, và thầy đưa tay ra ngoắc trò Tuấn. Tuấn chạy theo.

Ra nhà sau, thầy kia rút trong lồng quần ra một tờ báo tên là «Thực-Nghiệp Dân-Báo» ở Hà-nội. Giữa trang báo có in hình một ông già râu xồm-xoàm, mặc áo xuyễn den, đội khăn den, đeo kính trắng. Gương mặt của ông cụ thật là oai-nghiêm. Ngày trang đầu, in hai giòng chữ lớn thật đậm, chiếm 6 cột, hết cả bě ngang của tờ báo. Tuấn trố mắt đọc:

Hội-Dồng Đề-Hình sắp đem vụ án cụ Phan-Bội-Châu ra xử.

Hai vị Trạng-sư Bona và Larre sẽ bào chữa cho Cụ.

Thoạt tiên, trò Tuấn không hiểu gì cả. Cụ Phan-Bội-Châu là ai? Tại sao ông già này lại bị Tây bắt và đem ra xử tội? Tại sao có 2 vị trạng sư Tây ra bào chữa cho cụ? Trạng sư là gì?

Thầy Bửu-Vinh giảng-giải cho Tuấn biết. Chính thầy và bạn đồng liêu của thầy cũng nhờ coi

được tờ báo *Thực-nghiệp* ở nhà một người nào đó mới hiêu rõ vụ Phan-Bội-Châu và nói lại cho Tuấn nghe. Tờ *Thực-nghiệp dân báo* ở Hà-nội, không biết ai đem vào tinh này, và đem vào hồi nào ? Ai mua ? Khắp thành phố không đâu bán báo, thế mà một tuần lễ sau, Tuấn trông thấy nhiều nhà có tờ *Thực-nghiệp dân-báo* và hanh diện cho bà con chuyền nhau mượn coi. Coi xong phải trả lại liền, cho đến khi tờ báo rách nát vẫn còn người mượn. Sau cùng người có báo phải đem giấu tờ báo trong rương trong tủ, như một vật quý giá vô ngăn, sợ ai lấy mất.

Cả thành phố xôn-xao, nhưng vẫn lo sợ, chỉ xầm-xì bàn tán trong nhà, không dám nói lớn, không bàn chuyện công khai, nhất là bức ảnh của cụ Phan-Bội-Châu không dám phơi bày cho mọi người trông thấy.

Từ đên đầu tiên, — đêm thứ Bảy gần ngày nghỉ hè, — thấy ảnh cụ Phan-Bội-Châu trên tờ *Thực-nghiệp dân báo*, và nghe rõ chuyện cụ Phan-Bội-Châu, do hai thầy Thông-phán sở Kho-bạc kè lại, tờ Tuấn như bị một sức mạnh gì huyền-bí, làm đảo-lật tinh-thần của trò. Suốt đêm, Tuấn không ngủ được. « Chân-dung Sào-Nam Phan-Bội-Châu tiên sinh » — theo đúng giờ chửi in của tờ báo dưới ảnh

cụ Phan, — cứ ám-ảnh tâm hồn còn ngây-thơ non-nớt của cậu học trò 16 tuổi. Sáng chủ nhật dậy thật sớm, Tuấn ăn vội-vàng tô cháo gà, rồi chạy đến các nhà bạn bè, nói chuyện Cụ Phan-Bội-Châu. Có vài ba trò sợ-sệt bảo Tuấn : « Mày nói chuyện đó, bị ở tù đấy ! » Nhưng đa số đều bàn-tán say-sưa về chuyện Cụ Phan-Bội-Châu, một bậc anh-hùng ái-quốc bị Tây bắt bên Tàu sắp đem ra xử tử. Vì tất cả học-trò đều nghĩ rằng thế nào Cụ Phan-Bội-Châu cũng sẽ bị Tây xử « Chết chém ».

Kỳ nghỉ hè ấy, Tuấn không về quê, viết thư xin phép cha mẹ cho ở lại « học tư » lớp Hè.

Sự thực, Tuấn muốn ở lại tinh đê được coi tờ *Thực-nghiệp Dân-báo*, Hà-nội, cho biết chuyện cụ Phan-Bội-Châu. Đồng thời, có mấy người đi buôn ở Đồng-Nai đem về mấy tờ Sài - Thành nhứt báo ở Saigon, nói chuyện một nhà « Anh hùng ái quốc » tên là **Phan Châu Trinh**, ở bên Tây mới về. Người ta đồn rằng ông này giỏi lắm, người Tây ở Saigon cũng phải sợ ông. Ông đi đâu cũng có hàng ngàn người Am-nam bu theo ông để nghe ông diễn-thuyết chửi Tây, và chửi vua An-nam, mà Tây không dám bắt bỏ tù ông.

(còn nữa)

khóc đi em !

(Thân mến tặng Anh)

★ H.L – HOÀI-VIỄN-PHƯƠNG
(Đất Vịnh — 31-1-63)

*Khóc đi em ! Cho cuộc đời dang-dở,
Khóc đi em ! Cho voi bót nỗi u-sầu.*

*Khóc đi em ! Cho bồ thâm hóa cồn dâu
Đề khởi thấy cuộc đời bao ngang trái*

*Khóc đi em ! Khóc hờn cho lẽ phải,
Bị chôn vùi trong máu lửa thây người
Cứ khóc hoài, khóc nữa nhé emơi !*

Đem lệ nóng tầy rồi bao vết nhục

*Khóc đi em ! Đề rồi không kịp lúc
Khóc đi em ! Cho cốt nhục tương-tàn*

Khóc đi em ! Cho nước mắt nhà tan

Cứ khóc mãi, cho người đời gieo oán hận

Khóc đi em ! Cho tình vương-văn

Khóc đi em ! Cho khờ hận cuộc đời

Hay khóc hờn cho lúa tuổi đôi mươi

Chỉ làm nhục thanh-danh giòng máu Việt

Khóc đi em ! cho những người điên tiết

Chỉ vì tình mà giết cả mạng người

Đề giam mình trong khám tối tăm thôi

Muôn thuở đề trò cười cho thế sự

Khóc đi em ! Khi nhìn trang lịch sử

Từ ngàn xưa dân Việt đã oai hùng

Hưng - đạo - Vương, Hoàng-Diệu, một Quang-Trung

Chợ đâu có những người vô tồ-quốc !

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

Một thế-hệ ngày mai hoàn-toàn mới

Lo dựng xây, bồi đắp mảnh giang-san

Cùng vui ca bên ruộng lúa chín vàng

Em khóc đề reo mừng ngày chiến thắng



gửi tuệ mai

★ TAM-NƯƠNG
(Saigon)

Thảo mẩy vẫn thân gửi Tuệ-Mai
Phải chăng cùng khách chốn lan-dài?
Cuốn thơ trào tò tình thanh khí,
Đồng diệu từ xưa dẽ mẩy ơi!

Thơ Tuệ-Mai
Đường tơ ngàn dài
Em êm gió thoảng
Nhè nhẹ mây trời
Đẹp như dòng thác nửa vời
Tươi như hoa nở một trời sắc hương.
Gieo nắng mùa thu
Giữa lòng thế-hệ;
Say sưa nàng kè;
Chuyện trời mây...
Dâu bὲ...
Chuyện tâm tư...
Ta lảng chìm
Mê-mải giấc phù-du,
Bừng tĩnh mộng
Bởi tiếng tơ đùi-dặt
— Lâng-lâng hồn thanh thoát
Lồng-lồng gió muôn phương
Lòng nghe địu bớt sầu thương
Cho hay mầu nhiệm phấn hương thanh-bình.

M

ỘT
NỤ HÔN
TRONG
VĂN
● NGHỆ

SƠ-THƯỢNG-GIANG

*

tặng giá hàng tỷ mỹ-kim



● bức danh họa La
Joconde và họa-sĩ
Léonard de Vinci

T RONG lúc viết bài này, tại
Núr Ước đang có cuộc trình bày
nhiều mỹ-phẩm, trong số có bức
danh họa La Joconde Dời bức
danh họa này ra khỏi Bảo-tàng-viện
Louvre của nước Pháp là cả một
vấn đề. Pháp cho Huê-kỳ mượn
trong một thời gian ngắn nhưng
với rất nhiều bảo đảm. Hồi còn
ở tại Louvre, bức danh họa La

Joconde đã được bảo hiêm hằng
năm, cuộc hành trình từ Pháp sang
Huê-kỳ lại còn một sự đảm bảo
an-ninh khác, món tiền này lên đến
cả tỉ quan nữa.

Bức họa được trưng bày tại
phòng Triển-lâm Núr-Ước, mỗi
ngày một đơn vị cảnh-sát đặc-biệt
canh chừng.

Chỉ vì cái cười mỉm của La

Jacqueline, một nụ cười mà họa-sĩ Léonard de Vinci đã diễn tả đúng mức cái sáng-khoái tâm tư của một thiếu phụ đa tình, đa cảm.

Đã có một số họa-sĩ không kém tài khác đồng thời hay sau đã toan bắt chước vẽ lại bức tranh *La Joconde*, nhưng không một ai thành công cả. Chỉ vì cái mím cười của *La Joconde* chỉ nở 1 lần thôi với chàng họa-sĩ đẹp trai và đa-tình Léonard de Vinci.

Vậy trong trường hợp nào bức họa *La Joconde* ra đời?

Và cũng trong hoàn cảnh nào Léonard de Vinci đã tạo được cái nụ cười vô song của bức họa? Và nó lại là của riêng của Pháp?



Đã một tiếng đồng hồ rồi họa-sĩ âm thầm làm việc. Cây cọ của họa-sĩ từ từ kéo tới rồi dừng rồi kéo tới để uốn theo cái vòng của khuôn mặt hay nắn lại chiếc càm. Trên cái khung vải căn thẳng đặt trên giá vẽ, bức họa truyền thần bán thân đâu đó đều xong, chỉ còn phần nửa gương mặt nữa là hoàn tất. Họa-sĩ gần như hài lòng, nhưng đôi môi của bức tranh, bộc lộ một dáng điệu trang nghiêm và buồn-buồn. Chàng không ưng ý, chàng không chịu cho như vậy là được.

Người mẫu là một thiếu-phụ.

Nàng ngồi thẳng, lặng-lé, trong một gian phòng đầy ánh sáng. Nàng luôn luôn vui-vẻ vui-vẻ theo sự sai khiến của chàng. Và đây là một người mẫu đẹp tuyệt trần mà họa-sĩ hằng mơ ước: *Monna Lisa* vợ của nhà quý tộc Francesco del Giocondo, tức *La Joconde*. Còn họa-sĩ không ai khác hơn là Léonard de Vinci.

Do dự trước đôi môi một hồi, họa-sĩ hơi bực, ngó ngay người mẫu, nhỏ nhẹ bảo:

— Bà nghiêm trang quá! Làm sao để cho bà cười nụ bây giờ? Đôi môi của người mẫu vẫn mím chặt. Họa-sĩ buông cọ và màu xuống, bước đến gần thiếu-phụ, mắt ngó thẳng vào mắt của người mẫu, như để khám phá cái sâu kín huyền bí trong đôi con ngươi của nàng. Họa-sĩ đã khám-phá ra gì? Chàng đã khám phá một kêu-gọi tha-thiết của ái-tình trong đôi mắt ấy, một sự thèm khát tự-nhiên được siết chặt, được mors tròn do chính người đang đứng kề bên nàng, mà kẻ này nay giờ chưa tìm ra cái bí-ẩn đó.

Chàng không còn do-dự nữa. Đôi miệng đặt sát nhau, một chiếc hôn nồng cháy và lâu dài

giúp chàng nắm được trọn vẹn linh-hồn của thiếu-phụ.

Khi chàng buông ra, nàng mím cười sung-sướng. Chàng lật đật:

— Rán giữ nụ cười đó nhé! Rồi chàng chạy thẳng lại giá vẽ, chụp cọ, màu tiếp-tục.

Xung quanh hai người đều vắng lặng. Cái lâu-dài rộng lớn ở Ferrare nơi vợ chồng của *Monna Lisa* ở cũng chìm dăm trong âm-u, tĩnh-mịch. Thiếu-phụ đã hạ lệnh trong lúc nàng ngồi làm mẫu, không ai được gây một tiếng động trong nhà. Kè cá đức phu-quân là ông Francesco del Giocondo cũng không được bước vào gian phòng dành riêng khi nàng ngồi làm mẫu.

Léonard de Vinci làm việc cho đến mặt trời lặng, ánh sáng đã yếu l่าน mới buông cọ ra. Thiếu-phụ đứng dậy. Họ nhìn nhau cười, nụ cười của nàng giống như nụ cười đã nở ra sau chiếc hôn. Họ cần gì phải tìm hiểu nhau nữa! Một chiếc giường to, êm ái đặt sẵn ở một góc phòng đang chờ họ. Họ dù lấy nhau, sát cánh đi thẳng lại chiếc giường...

Việc trên đây đã diễn ra trong

một chiều mùa Xuân năm 1500, khi mà toàn nước Ý đang giao động vì một luồng gió ái-tình thời qua.

LA JOCONDE LÀ AI?

Hồi chịu phép rửa tội, nàng tên *Monna Lisa Gherardini*, chào đời tại thành Naples vào năm 1475. Không ai rõ đời sống của nàng lúc thiếu thời như thế nào. Người ta chỉ đề ý tới nàng là dò xác đẹp cứ mỗi ngày mỗi tăng thêm của thiếu nữ miền Nam nước Ý. Có thể là nàng xuất thân tầm thường nên khi được hai mươi tuổi đầu, nàng ưng lấy chồng ngay một trọc phú đã đưa nàng lên một địa-vị xã-hội. Chồng nàng là Francesco del Giocondo, 50 tuổi thích gái đẹp, nhưng không đẹp trai để bù xứng phần nào với cô vợ trẻ tuổi vừa đỗi mươi, huy-hoàng hương-sắc.

Cứ theo lời của người đồng thời với ông chồng thuộc quý-phái ở Ferrare nói lại, thì lão Francesco del Giocondo là một kẻ rất tầm thường, khó thương. Mặc dầu là con nhà dòng dõi, nhưng ông ta lại thích nuôi ngựa và bán da thuộc. Nhiều người lại nói lén lút: Người chồng đã già và xấu trai lại cưới cô vợ trẻ đẹp



LA JOCONDE (Mona Lisa)

MỘT NỤ HỒN TRONG VĂN NGHỆ

như thế, trước sau cũng có chuyện
lôi thôi trong gia đình.

Trong trường hợp nào, ông lái
buôn ngựa ấy lại gặp gỡ cô gái
xứ Naples đẹp đẽ kia?

Hẳn là ông ta tình cờ gặp nàng
trong những chuyến đi đó đây
cùng khắp nước Ý để kiếm giỗng
ngựa tốt. Chắc chắn hơn hết là
khi gặp *Monna Lisa*, ông ta đã mê
tít đi rồi, không khác ông thích
giỗng ngựa tốt. Cha mẹ nàng gặp
được một triệu phú cầu cạnh cưới
hồi, lập dật chấp thuận ngay. Cuộc
hôn-lễ cử-hành cấp-tốc và Francesco del Giocondo đem vợ về ở
chiếc lâu đài xinh đẹp ở Ferrare

Sống trên nhung lụa không thiếu
một món gì, nhưng *Monna Lisa*
không hề biết hạnh phúc. Chồng
nàng xấu xí, tuồng đi cách đứng lại
quá vụng về không thể cảm nàng
được, nhứt là nàng đã được dịp
tiông thấy hoặc tiếp-xúc với bao
những thê-huynh khác vừa nhã nhặn
vừa thanh-lịch hơn chồng nàng.
Hơn nữa, Giocondo mãi lo buôn
bán, xa nhà, nỗi cô-dộc của một
thiếu-phụ đang dồi-dào hương-sắc,
bắt buộc *Monna Lisa* đêm trường
có nhiều ý-nghĩ. Có một người vợ
trong tình cảnh ấy là một tai-họa
trong gia-đình.

Năm năm dài như thế trôi qua

và một biến-cố bất ngờ đã thay
đổi đời sống của thiếu-phụ.

CHÀNG HỌA-SĨ ĐẸP TRAI, BA-TÌNH XUẤT-HIỆN

Muốn hiểu rõ biến-cố này,
chúng ta nên biết lúc bấy giờ
nước Ý đang sống trong thời-kỳ
Phục-Hưng như thế nào.

Ở trung-tâm nước Ý có nhiều
quốc-gia của Tosc - Thánh do
Đức Giáo-hoàng cai-trị. Venise,
Gênes và Pise là những nước
Cộng-hòa độc-lập. Ở Lombardie
và Foscane những thành-phố
quan-trọng đều nằm trong hệ-thống trị-vì của hoàng-tộc thường
ganh gò tranh đua nhau. Những
ông hoàng bà chúa này bỏ tiền ra
như nước dề tóm thâu những vật
quý giá trong xứ làm của riêng.
Mỗi gia-đình như thế lại « nuôi »
một họa-sĩ.

Tại Ferrare, Francesco del
Giocondo, tuy là một lái buôn
ngựa, song vẫn không quên được
cái gốc quý-tộc của mình. Cũng
như những gia-đình kề trên, ông
ta cũng muốn treo nơi tường trong
lâu-dài của ông vài bức họa của

hoa-sĩ tên tuổi, chẳng hạn như bức họa của cô vợ trẻ-trung đẹp-dé của ông ta.

Lúc bấy giờ trong vùng ông ở đã có sẵn một họa-sĩ tài-danh là Léonard de Vinci. Ông ta lật-dật mời Léonard đến để vẽ một tranh truyền-thần của vợ.

Léonard de Vinci sinh năm 1452 tại một ngoại ô thành Florence. Nơi này gọi là Vinci, và về sau Léonard lấy tên chồ chôn nhau cắt rún đặt tên mình.

Cha chàng là 1 vị lục-sự, mẹ chàng tên Catarina gốc-gác thường dân. Cha chàng lấy mẹ chàng không có phép giao sau lại thôi, nhưng chàng ra đời nên thành đứa con không cha trên pháp-lý. Tuy nhiên, ông lục-sự vẫn trợ-cấp cho mẹ chàng và không ngớt

chăm sóc đứa con được người mẹ đẻ nuôi ở miền quê.

Lần lần lớn lên, Léonard đã tỏ ra một đứa trẻ có những khiếu thông-minh đặc-biệt. Không cần có thầy dạy, chàng học-tập văn-chương, âm-nhạc và ca hát. Rồi chàng lại sang qua các ngành khoa-học như máy-móc, nhân-khoa, địa-chất học. Chàng sáng chế ra nhiều máy-bay mà chàng đã vẽ sơ-dồ trên giấy. Người ta có thể nói chàng là một tay tiền-phong của những phát-minh tân-tiến hiện nay. Một mình gồm trong tay bao nhiêu công-việc đòi hỏi trí óc và tâm-tư, chàng lại thích thêm hội-họa.

(còn tiếp)



* HỎI MỘT CÂU ?

- Tý, tại sao con khóc ầm lên thế ?
- Con đã đọc thuộc bài sử-ký rồi mà chị Hai vẫn không chịu, cứ bắt con dở sách ra để chị hỏi một câu. Nếu con đáp đúng thì chị mới tin là thuộc...
- Thế, chị hỏi sao ?
- Chị Hai hỏi rồi sao nữa ? ? ?

thất thập hoài cảm

★ Mai-viên NGUYỄN-KHOA NGHI

(33 đường Nguyễn-công-Trứ, Huế)

Thẩm thoát mà nay bảy chục rồi,
Đội ơn Trời Phật quá cưng tôi.
Câu thơ đắc ý say thì đọc,
Giặc mộng hoài xuân tình lại cười.
Ưa bạn nên chi thường mến bạn,
Sống đời dành phái biết yêu đời.
Sanh phần săn đó lo gì nữa,
Thong-thả lẩn-hồi nói chuyện chơi.

đêm trường

★ NGỌC-DUNG
(Phú-nhuận)

Đêm trường lơ-lững một thân ta,
Gác mái trăng khuya ánh đã tà
Hiu hắt ngàn cây hơi gió thoảng,
Âm-thầm khóm liễu lệ sương pha.
Ngàn-ngor dắt khách hồn lai-láng,
Tê-tái lòng son nỗi thiết tha.
Này sự, nầy đời, ai biết nỉ?
Ni-non phím nhạc khúc sầu ca !

xuân về với mẹ

★ NGỌC-TÂM

Xuân đến làm chi thế, hởi Xuân ?
Gọi ta hoài-niệm thuở gian truân !
Mười hai niên kỷ, tình lưu-luyến,
Một nửa sơn-hà, hận giới-phân.
Lúc trước ngọt bùi cùng sót-xé
Giờ đây cay đắng chịu đơn thân !
Bao năm đau khổ vì con trẻ,
Nhấp chén trà thơm, tưởng nhấp gừng..!

tem thu quốc tế



tem thu **CON RỒNG**

TE M-thu « Con Rồng » phát hành ngày 3/9/1952, có 4 giá tiền (0đ40 — 0đ70 — 0đ80 và 0đ90)

Đặc-tính của tem-thu như sau : Kho 40x26 ly, in 1 màu theo lối chạm-nồi tại Nhà In Thomas de la Rue ở Londres. Mỗi tờ có 100 tem-thu.

Tem-thu hình dung một con rồng uốn khúc đang bay trên trời xanh.

Lật những sử sách về thăn-

thoại, ta thấy ngày xưa các nước Âu Á đều có những con vật kỳ dị có những sức mạnh phi-thường hay những bùa phép huyền bí, như thời thượng cổ ở Hy-Lạp và La-mã, có con ngựa có cánh (Pégase) dùng cẳng đá ngọn núi Hélion để tạo thành suối nước Hippocrène, con quái vật « Chimère » có đuôi rồng, mình nửa sư tử, nửa dê, hay con quái vật « Griffon » mình sư tử, đầu và cánh chim ưng, tai ngựa, vân vân...

Còn ở Á-dông thì có bốn con vật kỳ dị gọi là Tứ Linh. Đó là Long, Lân, Quy và Phụng, mỗi con hình thù khác nhau và

TEM THU QUỐC TẾ

tượng trưng cho một đức tính cồ truyền.

Rồng có sừng nai, cồ rắn, đầu lạc đà, vảy cá và móng cẳng chim ưng. Người ta thường hình dung rồng uốn khúc, khi bay trên mây đầu ngừng lên, bốn cẳng đập mây. Có đôi sách kẽ lại là rồng có sừng, và sừng dùng làm thính giác.

Rồng tượng trưng cho quyền thế, uy quyền và danh vọng, vì thế các Vị Vua chúa thời xưa chọn rồng làm biều hiệu. Nói đến rồng vàng là người ta nghĩ ngay đến nhà vua, cho nên có câu :

« Rồng chầu ngoài Huế,

Ngựa tể Đồng Nai, »

đề ám chỉ Cố Đô là chỗ vua ở, nên có rồng chầu.

Rồng tượng-trưng cho cao sang; phú quý, nên có câu :

« Rồng vàng tắm nước ao tù,

*Người khôn ở với người
ngu bực mình.*

để chứng minh thế nhân thường khinh bần trọng phú.

Chúng ta thường hay nói câu « Con Rồng Cháu Tiên », vì theo sử sách ngày xưa người Việt-Nam là con cháu Giao-Long, cha là Vua Lạc Long thuộc giống Rồng, còn mẹ là Âu-Cơ thuộc giống Tiên.

Theo dì đoán, Rồng là một con vật đem hạnh phúc cho người sống, và che chở người khuất mặt. Vì vậy, nên trong các chùa, đình, nhà cửa, hoa-viên hay các lăng-tẩm đều có hình rồng trên thành, nóc nhà, lang cang lén xuống hoặc cửa sổ, cột đều chạm rồng :

« Ngôi bên cửa sổ chạm rồng,
như các lăng-tẩm ở Huế, Đền
Kỳ-niệm ở Vườn Bách-Thảo
Saigon, vân vân... »

BẢN KÊ TEM THU VIỆT-NAM sắp theo thứ tự ngày tháng phát hành từ 1-1-1951 đến cuối tháng 7-1962

Từ ngày chủ quyền Bưu-Điện đây được phát-hành, sắp theo được trao trả lại cho Chánh-Phủ thứ tự ngày tháng để các bạn Việt-Nam, những tem-thu sau chơi tem dễ theo dõi.

TEM THƯ QUỐC TẾ

Trong số những tem này, có nhiều tem-thư đã được thu hồi, nghĩa là không còn có giá-trị bưu-phí nữa, như những tem: « Con Rồng, Hồ Hoàn Kiếm, Liên Hiệp Bưu Chính Quốc-Tế, Liên Hiệp Quốc-Tế Viễn-Thông, Bảo-Đại, Nam-Phương, Bảo-Long, Bảo-

Đại Nhâm-Thìn và Hồng Thập-Tự Việt-Nam in hình Nam Phương ».

Có nhiều tem khác lại đã bán hết toàn bộ giá tiền, hay một vài giá tiền.

Sau đây bản kê tem-thư đã phát-hành:

NGÀY PHÁT HÀNH	TÊN TEM THƯ	GIÁ TIỀN
Năm 1951		
6/6	Bảo-Đại	3đ00
16/8	Thác Pongour (Đalat)	0đ10 - 0đ60 và 5đ00
16/8	Cửa Ngọ-Môn (Huế)	0đ20 - 2đ00 và 10đ00
16/8	Hồ Hoàn Kiếm (Hanoi)	0đ30 và 15đ00
16/8	Đèn Kỷ-Niệm (Saigon)	0đ50 và 1đ00
23/10	Bảo-Đại	1đ20 và 30đ00
Năm 1952		
8/3	Việt-Nam tung cánh	3đ30 và 5đ10
8/3	Sáng-lạn	6đ30
15/8	Nam-Phương	0đ30 - 0đ50 và 1đ50
24/8	Liên-hiệp Quốc-tế Viễn-thông	1đ00
3/9	Con Rồng	0đ40-0đ70-0đ80 và 0đ90
3/9	Cá-hoa Long	3đ70
12/9	Liên-hiệp Bưu-chính Quốc-tế	5đ00
10/11	Bảo-Đại Nhâm-Thìn	1đ50
10/11	Hồng Thập-Tự Việt-Nam (Tem này có phụ-thu 0đ50)	2đ00 (1đ50+0đ50)
21/12	Thương-Binh (Tem này có phụ-thu 1đ70)	5đ00 (3đ30+1đ70)

TEM THƯ QUỐC TẾ

Năm 1953	24/10	Việt-Nam tung cánh	4đ00
Năm 1954	15/6	Bảo-Long	0đ40 - 0đ70 - 0đ80 - 0đ90 20đ00 - 50đ00 và 100đ00
Năm 1955	20/7	Con-Quí	0đ30 - 0đ50 và 1đ50
	7/9	Con-Phụng	4đ00
	11/10	Di-cử	0đ70-0đ80-10đ00 - 20đ00 35đ00 và 100đ00
Năm 1956	10/1	Công-thư Bưu-Diện Saigon	0đ60 - 0đ90 và 3đ00
	7/7	Tổng-Thống Ngô-Dinh-Diệm	0đ50 - 1đ50 - 3đ00 - 4đ00 và 35đ00
	26/10	Cộng-Hòa Việt-Nam	0đ50-1đ50-2đ00 và 4đ00
	7/11	Công-tác Huynh-Đệ	1đ00-2đ00-6đ00 và 35đ00
	9/11	Tổng-thống Ngô-Dinh-Diệm	0đ20 - 0đ30 - 1đ00-5đ00 - 10đ00-20đ00 và 100đ00

ĐINH-ĐIỂN



* KHÔNG HÈ GI

Chú.- Này, anh nấu ăn tệ quá. Không tài nào nuốt trôi được. Có lẽ anh nên làm tài xế thì hơn!

Người bếp.- Thưa ông; ông nói đưa con làm gì tội nghiệp, vì con đâu có biết lái ô-tô thì làm tài-xế sao được.

Chú.- Ô, không hề gì. Cũng như anh không biết nấu ăn, mà anh vẫn làm bếp thì có sao đâu?



* Duyên-Hồng

MỘT GIẤC MƠ HOA

(Tiếp theo P.T. 98)

* 15-2-57 — 10 giờ đêm.

Thôi từ nay mình không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Mình đã hứa với Hải như thế, và mình sẽ giữ lời hứa. Hải yêu mình, và yêu thật nhiều, yêu tha-thiết, thế đã đủ cho mình rồi, mình còn đòi hỏi gì hơn nữa ? Mình không nên cầm Hải giao-thiệp với bạn gái. Chưa chi mà mình đã tỏ ra quá nóng-nảy và quá ích-kỳ, chỉ làm gián bớt tình yêu của Hải mà thôi.

Hồng tin Hải hoàn toàn, và không thế vì một thiệp chúc Tết rất tầm thường như thế mà Hồng lại giận Hải và đè cho Hải buồn đực.

Hôm nay, tâm của Hồng đã êm dịu, sau khi Hải phân

MỘT GIẤC MƠ HOA

trần và an-ủi Hồng. Hồng tin chắc chắn rằng Hải vẫn yêu Hồng, và sẽ yêu Hồng mãi mãi. Hồng bình tĩnh nhận chân thực-tế của tâm-lý ái tình, và cảm nghĩ rằng bạn gái của Hồng, nếu có người nào có cảm-tình đậm-dà với Hải, đây cũng là nhẽ thường mà thôi Bởi Hải có nhiều đức tính khiền cho một số bạn gái quen biết Hải dần-dần qui mèn chàng.. và cũng có thể yêu chàng. Nay giờ già sứ Lan có yêu Hải thật chặng nữa, Hồng cũng chưa ngạc-nhiên tí nào. Đành rằng Hồng rất ích-kỳ, — phụ-nữ ai mà không ích-kỳ ? — Hồng chỉ muốn Hải yêu một mình Hồng thôi, nhưng hiện giờ Hải chưa phải là của riêng Hồng, thì Hồng có quyền gì đòi-hỏi nơi Hải một việc mà Hải có thể cho là một sự ràng buộc quá sô-sàng.

Thì ra, tình-yêu cũng có lầm khía-cạnh, lầm trạng thái, chứ đâu phải giản-dị như trước kia Hồng thường mơ-tưởng !

Trước kia, Hồng vẫn nghĩ, theo cảm-nghĩ ngày-thơ của Hồng, rằng hai người yêu nhau cũng thế như bài toán con số 1 nhân với con số 1 : $1 \times 1 = 1$. Nay giờ Hồng mới thấy rằng bài toán Tình yêu không phải quá máy móc như thế, vì trong linh-vực tâm-lý ái-tình, 1×1 có thể thành ra 2,3,4,5 v.v.., và v.v... ! Một tình yêu có thể gây ra nhiều trạng-thái phức-tạp, ngoài mọi thứ lý luận, thách-thố cả lý-luận... À, thế cho nên câu châm-ngôn của Pháp có một ý-nghĩa thâm-thúy vô cùng : *Le coeur a des raisons que la raison ne connaît pas* (Con tim có những lý-lẽ mà lý-trí không thể hiểu được).

Tại sao đêm nay, Hồng lại có những ý-nghĩ mà trước kia Hồng chưa bao giờ có ? Phải chăng, sau khi nghe Hải an-ủi và giải-bày một cách thành-thật tình yêu thiêt-tha của Hải đòi với Hồng, mà tự nhiên Hồng có những cảm-nghĩ thiêt-thực hơn và sáng-suốt hơn. Một chút thông-minh cộng với một chút linh-tinh đã phát-hiện trong suy-tư của Hồng cả một hiện tượng tâm-lý tổng hợp nhiều màu sắc, không khác nào một tia sáng màu trắng chiếu qua một lăng-kính, phân tách ra 7 màu... .

Thì Hồng cũng như muôn nghìn thiều nữ khác, nào họ hơn gì Hồng, nào Hồng khác gì họ. Cũng như một tâm-hồn trong trắng, dẽ cảm, dẽ tiêm-nhiêm, cũng một con tim biết rung-động về tình-yêu. Nhưng trải qua cơn đau-khổ đầu-tiên mà Hồng tưởng như một vết thương lòng đã rót máu, nhè bàn tay của Hải đã làm cho êm-dịu lại, giờ phút này, đơn độc hơn bao giờ hết, Hồng bình tĩnh nhìn thấy màu trắng tinh-khiết của Tình-yêu phản-chiếu những sắc màu vô số... Nếu chỉ là 7 màu chính, thì đời người con gái, — đàn-bà —, còn bớt phiền muộn hơn ! Theo giòng tư-tưởng, Hồng lại úc-đoán rằng phải chăng triết-học Trung-hoa phân tách ra 7 tinh của con người chính là tượng-trưng 7 sắc-thái của màu trắng tinh anh ? Phải chăng : *mừng, giận, thương, yêu, sợ, ghét, muốn*, chính là 7 trạng-thái thiên nhiên, ẩn-ý-tượng của 7 màu : *lím, chàm, xanh, lục, vàng, cam, đỏ* của Quang-phô ?

Tình-yêu hồn-nhiên của Hồng, tưởng như một màu trắng tinh-anh. Có ngò đâu nó chính là tồng-hợp của 7 màu, 7 sắc-thái.

Sao đêm nay Hồng suy-nghĩ nhiều như thế nhỉ ? Phải chăng ta không tin-tưởng nơi « Tình-yêu duy-nhất » của Hải nữa ? Phải chăng ta đã nhận thấy rằng trên đời này không có mồi tình nào trong-trắng duy-nhất cả ?

Hay là tất cả các mồi tình đều là những tình yêu 7 màu ?

Dù sao, Hồng tự biết Hồng chưa có nhiều kinh-nghiệm. Trái tim của cô con gái 17 tuổi dù đã trải qua một cơn đau đớn ốm ờ, cũng vẫn còn là một quả tim non.

Biết đâu mà chí 21, 22 tuổi lại có những ý nghĩ và những nhận xét khác hơn mình, chin-chắn hơn, già-dặn hơn ? Vì « con gái đời nay 20 tuổi đã già rồi », người ta bảo thê, chả biết có đúng không ? Nhưng Hồng tự hỏi dù là 20 hay 17 tuổi, hay 25, 30 tuổi, trái tim của phụ-nữ chẳng nhẹ thoát được định-luật « 7 màu » của sô kiếp ?

Hồng chép lại tất cả những cảm-nghĩ ngây-thơ non-dại trên trang giấy nhật ký này, không biết để làm gì. Nhưng lần đầu tiên Hồng thấy tâm hồn nhẹ nhàng một phần nào, sau khi bị trải qua một cơn sóng gió nho-nhỏ giữa mùa Xuân sáng lạn.

Hồng không thể biết Hải có « tình-tứ » gì với Lan hay không ? Có điều chắc chắn là quả thật Lan có nhiều... cảm tình... với Hải. Lan đã tỏ ra... yêu Hải. Hồng tin lời Hải quả quyết với Hồng rằng Hải chỉ giao-thiệp với Lan vì xã-giao, vì tình bạn, nhưng mình không thể tin được lòng dạ của Lan. Làm sao có « tình bạn » thành thật giữa một người con trai với người con gái ? Hiện nay Hải rất có thể chỉ coi Lan như « bạn », nhưng ngày mai... ngày mốt... ngày kia... màu bạn trong trắng ấy làm sao khôi biến ra 7 màu ? Trời ơi ! Làm sao Hồng tin được tình-yêu là bài toán mây-móc của con sô i !

Hồng không giận Lan. Vì Hồng đã bước sâu vào tâm-lý của bạn gái đời nay. Hồng không cầm được Lan yêu Hải ! Lan có thể gặp nơi Hải những đức tính thích hợp với Lan. Nếu tình yêu của Lan mãnh-liệt, làm sao Lan tự-chủ được ? Lan có thể trong giờ phút say mê, ngã vào tay Hải, Hồng ngăn cản được sao ? Hồng chỉ tin-tưởng nơi Hải mà thôi. Lạy giời Hải đừng bỏ Hồng ! Còn 4 năm nữa, Hồng sẽ đèn tuối trưởng thành, đồng thời Hồng sẽ cõ gắng học để thi đậu Tú-tài toàn phần và lên Đại-học. Hồng ước mong rằng sau 4 năm ấy, tình yêu của Hải với Hồng vẫn còn nguyên vẹn. 4 năm thử-thách sẽ đủ cho Hồng tin-tưởng vững chắc nơi hạnh-phúc tương-lai.

Từ nay đèn đầy, Hồng không còn tin hoàn-toàn nơi mồi tình đầu chớm nở, — Than ôi, như Hồng đã tin ! — Hồng không đòi-hỏi nơi Hải một điều cam kết nào cả, nhưng riêng phần Hồng, Hồng sẽ cõ giữ trọn lời nguyền mặc đời sóng gió Hồng vẫn yêu Hải — vì Hải rất đáng yêu, vì Hải vẫn yêu

MỘT GIÁC MƠ HOA

Hồng cơ mà ! — cho đèn ngày nào, giờ nào, phút nào, tình yêu ấy không còn lý-do tồn-tại nữa.

Hồng có đủ can-dam. Hồng sẽ không bao giờ để cho tâm-hồn bị tuyệt-vọng dày-vò. Tình yêu, đành rằng nó là dưỡng-khí của con tim, nhưng Hồng cương-quyết sẽ không bao giờ để cho con tim chết ngạt vì dưỡng-khí bị chất độc thảm vào.

Đêm nay, Hồng viết mày trang cảm-nghi này, để quyết định một thái-độ.



Anh Hải ơi, em yêu anh nhiều lắm. Em có cảm tưởng rằng không ai thay thế được anh, trong tình yêu của em. Mặc dầu em biết rằng một cô gái khác có thể thay thế được em trong tim anh. Nhưng em không ích-kỷ đâu, anh ạ. Em chỉ âm-thầm cầu nguyện sao hạnh phúc tuyệt vời mà anh với em đã từng mơ-ước sẽ được thực hiện đời đời kiếp-kiếp.



* Bình-nghien-loc

SÁCH ĐÚNG ĐƯỜNG



Cách đây bốn năm, trong một phóng sự dài nhanh là «Thám hiềm Đô thành» đăng ở tạp chí Nhân loại, trong tiết mục «Văn-nghệ đứng đường» kè viết bài này đã có dịp nói đèn phàm chàt đáng kinh và tánh cách phục-vụ đại chúng của một số tác phẩm ba xu bày bán trên các vỉa hè Saigon.

Đó là những sáng tác phàm có tánh cách phô-thông Việt-sử, viết bằng thơ lục-bát, bán

rẻ mặt mà túi tiền nào cũng mua được.

Từ ấy những nay, trên các vỉa hè lại xuất hiện một loại sáng tác-phàm khác, không có ý viết ra để đứng đường, nhưng vẫn được bày bán như thè với giá mà chị bếp, con sen nào mua cũng được.

Những tác-phàm sau nay chỉ phục-vụ đại chúng ở cái giá bán thôi, còn phàm chàt thì đôi khi rất đáng nghi ngờ. Nhưng đó là chuyện khác.

Người ta gọi loại sách ấy là sách bán son.

Nhưng thật ra, không phải thê. Sách son thật sự là sách bán è; còn dư lại bao nhiêu giao hết cho các hàng sách cũ, họ bán ra hai ba đồng một quyển. Loại sách mà chúng tôi nói đèn hôm nay, trái lại, có quyền bán đèn bồn mươi đồng.

Đó là những sách in xong thì đưa ngay ra các via hè, chớ chưa qua thời kỳ è khách lẩn nào cả. Nghĩa là sách mới mà phát hành theo lối sách son.

Người có sáng kiền thương mãi đầu tiên ý là một người Trung-hoa buôn giầy lộn (chiffonnier) mà bình dân gọi là « chết ve chai ».

Sự việc gì xảy ra ngay sau khi lối buôn bán kỳ cục ấy được áp dụng?

Sách bán chạy như tôm tươi, mặc dầu giá trị của sách không được bảo đảm. Người ta bảo rằng nhờ bia sách trình bày loè-loẹt hợp với cảm quan của bình dân. Nhưng sự thật thì khác: đó là lần đầu tiên người bình dân Việt Nam mua được một quyền sách mới vừa với mãi lực của họ.

Phản-ứng của các giới sách

vờ thật kinh hồn.

Từ nhà xuất-bản đèn hiệu sách, ai cũng thỏa mạ « bọn lái giày » ấy cà và tác-giả nào chịu đưa tác-phẩm cho « lái giày » cũng bị đồng-nghiệp khinh miệt.

Phản-ứng càng mạnh khisách đứng đường càng chạy, không trở lực nào ngăn cản được cả. Nhiều tác-phẩm đầy năm trăm trang, tức phải tương đối cao giá, thê mà bán hết sạch trong vòng năm tháng, sự kiện hi-hữu trong lịch-sử bán sách ở Việt-Nam.

Sự việc xảy ra đúng y như ở Âu-Châu, ngày mà loại sách bỏ túi ra đời.

Loại sách này, tuy không bày bán ở via hè như ở Saigon, nhưng giá cũng rẻ mạt và nhà xuất-bản đầu tiên làm cái công việc dị kỳ đó, cũng bị các giới sách vờ đã đảo rầm rầm.

Ban đầu ông ấy chỉ in những tác - phẩm cũ của những tác-giả quá cõi, hoặc những tác-giả không còn viết lách gì được, trái hẳn ở xứ ta mà những quyền sách đứng đường đầu tiên là những tác-

phẩm của vài văn-hữu đang túng tiền.

Nhưng thiên-hạ kinh-ngạc không biết bao nhiêu mà thây những tác-giả đang lên, những cây bút danh tiếng lỗi lạc lầy tiền nhuận bút cao nhứt, từ E. Heminway đèn J. Steinbeck, đèn cả W. Churchill và đại tướng De Gaulle nữa, cũng chịu đưa tác-phẩm cho các nhà xuất-bản in loại rẻ tiền ấy.

Chúng tôi nói « các » vì sau đó, mầy nhà xuất-bản lớn khác ở nhiều thủ-đô Âu-Châu đều bắt chước theo mà làm như thê cả.

Người ta điều tra ra mới hay rằng họ trả bần quyền cao hơn những nhà xuất-bản in loại sách đẹp mà bán mất.

Đó là lý-do chánh nó xóa thành-kiền noi các tác - giả. Ban đầu, không đoán được khí giới này của các nhà xuất-bản thù-đoạn, ai cũng tiên liệu rằng sách rẻ tiền sẽ chết vì thiếu tác-phẩm đứng đằng, các tác-giả sợ xấu hổ không chịu đưa sách cho họ in.

Thật là kỳ lạ. Dám trả bần quyền cao hơn mức thường mà lại bán sách rẻ hơn mức thường, và đua nhau mà

làm như thê, có phải chẳng là họ kiêm lời được nhiều hơn là làm ăn theo lề lối cũ ?

Sự thành-công trong cuộc đại-chung-hoa văn-nghệ hình linh làm đảo-lộn cả một truyền thống xuất bản lâu đời: truyền thống ấy là : phục-vụ giới có tiền.

Từ mấy trăm năm nay, ở Âu-Châu, chỉ có giới có tiền mới là khách hàng của văn-hóa thì truyền-thống này rất là hữu-lý.

Nhưng văn-hóa đã được phô-biển sâu rộng dãy hơn nữa thế-kỷ rồi mà các nhà xuất-bản lại quên mất. Họ quên rằng họ đang có khách, mà sở dĩ sở sách bán ra vẫn đứng yên một chỗ chỉ vì khách đó không tiền.

Người có sáng kiền xuất bản sách rẻ tiền là người nhận-thức trước hơn ai hết, tình trạng đó.

Ở xứ ta, nhân và quả cũng y như vậy, chỉ có khác là sách rẻ tiền của ta phải đứng đường chờ không được nằm trong tủ kính của các hiệu sách.

Hồi một nhà xuất-bản sách đứng đường, lý do phơi nắng các tác giả, họ giải thích như thê này: « kỹ thuật in của ta rất áu-trì, thành ra giá vồn

SÁCH ĐỨNG ĐƯỜNG

quá cao. Các nhà sách lại lầy hoa hồng nhiều thì muôn bán rẻ, chỉ có mỗi một con đường là không qua tay các nhà sách. Vìa hè họ lầy hoa hồng có độ mười phần trăm, còn nhà sách thì băm lăm phần, đó là chưa kể mười phần của nhà tổng phát hành, vị chí là bốn mươi lăm phần.

Nếu ngày kia, ta in được rẻ thì không còn sợ hoa hồng của các hiệu sách nữa và quí vị tác-giả sẽ khỏi buồn mà thầy sách họ nhuộm phong sương. »

Lần đầu tiên, kẻ viết bài này giao sách cho một người xuất bản sách đứng đường (một người Việt-Nam) chúng tôi bị người ấy gạt gẫm, quả quyết rằng sẽ phát hành đứng đắn. Chúng tôi không hề lầm về hậu ý của ông đó, nhưng vẫn chịu giao tác-phẩm vì đã theo dõi nghề xuất-bản ở Âu-Châu, thầy cái đà xuất-bản phải đi như vậy, không sao cưỡng được. Và nhà xuất-bản ấy trả nhuận-bút cho chúng tôi cao gấp đôi một vài nhà xuất-bản gọi là đứng-dắn thi không lý gì mà chúng tôi lại do dự.

Chỉ còn tiếc một điều là họ kém thẩm-mỹ quá, trình bày sách xấu không thể tưởng tượng được, và cứ lầy có rằng làm thế mới hợp với ý thích của bình-dân. Họ quên rằng bình dân đây chỉ bình dân ở túi tiền thôi, chứ người ta vẫn sành mỹ-thuật vì họ gồm sinh-viên, học-sinh, tiêu công-chức, vân-vân...

Riêng ở xứ ta, một giới còn thành-kiện. Đó là giới phê-bình. Họ nhứt định không phê-bình sách via-hè, cho rằng những tác-phẩm ấy không đáng kề.

Nhưng sự-kiện này không ảnh-hưởng đến việc bán sách đứng đường.

Ta cũng nên xét qua về sự chánh-đáng hay không của giới hiệu sách.

Lời than phiền của giới này, moi nghe qua, thầy có sự mâu thuẫn trong đó. Họ bảo sách đứng đường chỉ gồm toàn là sách nhảm-nhi không mà thôi. Nếu quả như thế, làm sao có sự cạnh tranh được đến đỗi gây phản-ứng dữ-dội, là vì đọc-giả đứng-dắn không mua sách nhảm-nhi, và trái lại đọc

già sách nhảm-nhi không mua sách đứng đắn.

Như thế có sách đứng đường, các nhà sách cũng không mất đi một khách hàng nào cả. Thế còn than phiền làm gì.

Vậy mà họ cứ than phiền thì dù biết rằng có sự cạnh-tranh và họ bị thiệt.

Sự cạnh-tranh ấy do hai điểm sau đây gây ra: điểm thứ nhứt là sách đứng đường không phải gồm toàn sách nhảm-nhi, nghĩa là thỉnh-thoảng họ cũng in được một vài quyền đứng đắn, điểm thứ nhì là nêu không có sách nhảm-nhi giá rẻ thì đòi khi, vài đọc giả của sách nhảm-nhi, vì nhu cầu thúc đẩy, vẫn vào hiệu mua sách đứng đắn.

Tóm lại, trong vụ này ba giới được hưởng lợi và một giới đang bị thiệt, giới đọc giả được mua sách rẻ, giới xuất bản sách rẻ, lời nhiều hơn, và giới tác giả đòi người hưởng nhuận bút nhiều hơn.

Nếu ngày kia kỹ thuật ăn láo của ta hết ầu trì thì giá vốn sẽ hạ, và nhà xuất bản chịu giao sách cho các hiệu, các hiệu sẽ được hưởng hoa hồng bốn mươi lăm phần trăm của sách rẻ tiền, như họ đang hưởng của sách đứng đắn

bây giờ thì cuộc đời sẽ hoàn toàn tốt đẹp và mọi giới sẽ hài lòng.

Chúng tôi nói rằng giới hiệu sách đang bị thiệt, vì họ sẽ không bị thiệt nữa, một khi kỹ thuật ăn láo tiền bộ được.

Chừng ấy không còn vấn đề đứng đắn hay nhảm-nhi mà chỉ còn vấn đề sách đẹp mắt tiền và sách xấu rẻ tiền cả hai loại đều có người thích, sách đẹp dành cho quý vị chơi sách, xấu để phô biến. Hai loại không còn cạnh tranh nhau vì hiệu sách, khi được hoa hồng cao sẽ nhận sách rẻ tiền.

Còn vấn đề giá trị và đứng đắn không thành, ngay cả bây giờ cũng thế vì trong kho sách gọi là đứng đắn, cũng có sách nhảm-nhi kia mà.

Cốt sao cho các nhà xuất bản sách rẻ tiền chịu in sách giá trị và các nhà sách chịu bán sách đứng đường. Hiện nay một vài nhà sách cho rằng cở sách đứng đường mà cho họ hưởng đúng số bốn mươi lăm phần trăm của sách đẹp, họ cũng không thích bán vì 45% của một giá quá thấp, không có nghĩa gì cả. Đó là một quan niệm sai lầm: hưởng ít về năm ngàn quyền vẫn không kém lợi hơn hưởng nhiều về năm trăm quyền.

B. N. L.

N HỮNG HẬU QUẢ

T AI HẬU QUẢ

T HỦ DÂM

● Một phương pháp của y-học phòng ngừa

Với mục - đích giới - thiệu tân-y-học, tôi không có ý - định gợi trí tò mò của quý độc - giả, nhưng luôn luôn nghĩ tới nhiệm vụ người đi trước, hướng dẫn người đi sau, nên cố gắng phô biến những kinh-nghiệm thông-thường về vệ-sinh, về y-học cốt để gìn giữ sức khoẻ cũng như để bảo vệ cơ thể, chống lại vi-trùng, chống lại bệnh-tật.

Một trong những mục tiêu chính của tân-y-học là ngừa bệnh vì phòng bệnh vẫn hơn là chữa bệnh. Ta đã chẳng có câu

tục-ngữ : « Thà rằng vô bệnh mà ăn cẩm hâm, còn hơn mang bệnh mà uống sâm nhung » để khuyên chú ý tới vấn đề phòng ngừa bệnh tật đó hay sao ?

Mà phòng ngừa bệnh tật đâu có khó khăn ! Ngừa bệnh bao giờ cũng dễ, cũng giản-tiện hơn trị bệnh. Một vài quy-tắc thông-thường, một vài lời khuyên, một hai dược phẩm... thế là đủ. Một phương tiện nữa là nêu lên những hậu quả gớm ghê, tai hại của bệnh tật để người đọc sẽ thấy rùng mình, khủng khiếp mà sợ, mà làng tránh.

Phải chăng như vậy cũng là một phương pháp hữu hiệu,

★ B.s. Thiện-Ý

NHỮNG HẬU QUẢ TAI HẠI

đáng ghi trong ngành y-học phòng ngừa (médecine préventive) ?

● Thủ dâm : một bệnh tai hại, khủng khiếp !

Trong số báo trước, tôi đã nói về thủ-dâm, một chứng bệnh làm điều đứng bao nhiêu thanh, thiếu-niên nam-nữ.

Thật thê, trai gái đến tuổi dậy thì, xuân tình phát động, không kiềm chế nỗi dục vọng, nên tìm đủ mọi cách để thỏa mãn : hoặc trí óc luôn luôn lòn vòn ý-tưởng khiêu-dâm (ý-dâm) hoặc dùng tay, dùng đồ vật để giải quyết (thủ-dâm). Từ đó sinh quen không kiềm chế nỗi nra. Nếu ngay lúc này, các bậc huynh trưởng đề ý tới, ngăn chặn kịp thời, thì bệnh tiêu tan một cách dễ dàng. Người thiếu niên sẽ lại tiếp tục cuộc sống vui tươi của tuổi trẻ, lành mạnh, đầy sinh khí, tràn ngập hy-vọng. Nhưng, nếu coi thường, đề mặc ý thích, thì tai-hại trông thấy ngay : thân thè hốc hác, sức lực hao mòn, tinh thần bạc nhược, rồi tinh khí xuất luôn luôn, đó là trường-hợp di-tinh, thoát âm.

● Thế nào là di-tinh ?

Trái với người con gái dục tình bồng bột mà thoát âm, nhiều khí hư, giảm dần khả năng sinh đẻ, thì người con trai còn bị diệu đứng hơn nhiều, vì bệnh di-tinh (spermatorrhée).

Di-tinh khác hẳn *mộng-tinh* (pollutions nocturnes). Mộng-tinh chỉ là một trường hợp sinh-lý, thông-thường, không phải là một bệnh tật. Lúc bình thường, khi người khỏe mạnh, cường tráng, đôi lúc tơ tưởng đến tình dục, như hoặc xem một bức tranh, trông thấy một cảnh vợ chồng âu yếm, hoặc nghe một câu chuyện... rồi đến đêm nằm chiêm bao thấy gần đàn bà, mà tinh khí xuất ra : đó là mộng-tinh. Trường hợp mộng tinh không đáng nguy hại, không cần phải dùng thuốc men gì, chỉ cần giải trí thanh-tao lành-mạnh, nên tìm công bối việc ra mà làm, đừng để quá ư nhàn rỗi mà ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ.

Tinh thần được huấn luyện lại, nâng cao lên là đủ.

Còn di-tinh khác hẳn, vì đây là một bệnh tai hại không những nguy lúc bấy giờ, mà còn cả về sau này nữa ; khi mà tinh khí cứ

xuất luôn luôn mãi như thế, nhiều khi không phải mông mí, chiêm bao, nhiều khi không có ý tưởng khiêu dâm, tinh thần xuất một cách bất thường, dù cho vẫn đề tình dục chỉ thoáng qua, tinh xuất cả những lúc mà con người không thấy hứng khởi, dương vật không cứng lên được. Trường hợp này mới hao mòn, vì tinh khí xuất luôn mãi, làm thân thể mỏi mệt, nhức đầu, ủ tai, xanh xao gầy còm, hay mỏi mắt, đau lưng, hơi làm công việc nặng nhọc đã thở dốc, dương vật trở nên mềm, xẹp ngay khi gần đàn bà, trí óc hết sáng suốt, hay quên, hay l้า, tinh thần bạc nhược dần dần...

● Có thể chữa được đi-tinh không ?

Lẽ dĩ nhiên là vẫn chưa được, bệnh quỷ đã có thuốc tiên, nhưng người bệnh phải kiên tâm, nhiều cố gắng, chịu khó chữa chạy đến nơi đến chốn mới được.

Trước tiên cần phải được nghỉ ngơi hoàn toàn: Không làm việc nặng nhọc, không lo nghĩ vẩn vơ, tuyệt đối không có vấn

đề giao hợp nữa. Nên yên nghỉ ở một nơi nào yên tĩnh, ít huyên náo ồn ào, nếu chỗ đó lại là vườn cây, hoặc đồng ruộng, hoặc bờ sông, bờ biển thì rất tốt.

Cần được ăn uống tầm bồ, thức ăn ngon miệng, lành, sạch, đồi dào, tươi tốt. Muốn cho ăn ngon, nên thay đổi luôn luôn món ăn. Cứ đồ gia vị, cứ rượu, cứ cà-phê.

Hằng ngày năng tập thể dục. Tập hô hấp cho dài hơi, cho thật, đều, đi bộ mỗi ngày nửa giờ, đi bơi đều rất tốt, những trò chơi lợi cho sức khoẻ cũng nên khuyến khích lắm.

Luôn luôn giữ cho trí óc được thảnh thoảng, lành mạnh. Bỏ hẳn ý-tưởng giao-hợp, tránh đừng nghĩ đến vấn-dề này, luôn luôn nghĩ tới các hậu quả khủng-khiếp mà xa lánh. Tuy nhiên, đừng để trí óc quá ư nhàn-rỗi: cần phải giải-trí, giải-trí nhiều càng hay miễn là phải thật lành mạnh. Đọc sách là một lối giải-trí tao-nhã, lâu dài, nên tìm đọc những sách anh dũng, phiêu lưu mạo hiểm hoặc những chuyện vui, đừng tìm đọc những sách rắc-rối, khô-khan làm gì cho mệt óc. Những buổi đi săn, du-ngoạn, đi cắm trại ngoài trời đều rất lợi

cho cả tinh-thần lẫn thể xác. Đi bơi, chèo thuyền, đánh bóng, cũng là những phương tiện giải trí ích lợi cả. Nhẹ-nhàng hơn thì có hòa-nhạc, hoặc hội-họa... Tất cả nên tùy theo tính người, tùy theo trường hợp hoặc hoàn cảnh mà thay đổi.

Thuốc men chỉ là vấn-dề phụ-thuộc. Dùng thuốc an-thần, như các loại: Valériane, Passiflore, Bromure, Belladone.. Dùng thêm thuốc bồ, những loại thuốc tăng sức, bồ thận...

Cũng cần nhờ một y-sĩ chuyên về bệnh thần-kinh, kiểm soát lại xem toàn thể bộ máy thần-kinh có gì trục trặc không ?

Dù sao cũng không nên coi thường bệnh này. Phải nhẫn-nhục, bền gan, bền chí để mà chờ ngày tươi sáng.

Chữa chạy hắp tấp, qua loa thì không bao giờ được kết quả như ý.

● Hậu quả sau cùng

Tất nhiên phải trị bệnh đến nơi đến chốn, nếu là một người

yêu đời, ham sống, hăng say làm việc, vì nếu cứ bỏ mặc thì hậu quả còn tai hại hơn nhiều: có thể quá ư mệt mỏi, lòng dục tuy còn nhưng người bệnh không đủ sức mà kéo dài, mà kham nổi, cứ như thế dần dần đi tới chỗ *bất-lực* (*impuissance*) *liệt - dương* (*anérection*), không làm tròn nhiệm-vụ với người bạn đường, mất hẳn khả-năng sinh đẻ, mà dĩ nhiên như thế là tuyệt tự. Gia đình sẽ mất yên vui, cả vợ lẫn chồng không còn tìm thấy hạnh phúc, lúng túng cung bắt đầu... và những chuyện bắt hòa có thể ước lượng, đoán dồn ra được...

● Muộn còn hơn không !

Dù sao vẫn phải hy-vọng, cố gắng điều trị. Còn nước cờ tắt, muộn còn hơn không. Vã lại hiện nay, nền tân y-học tiến rất nhanh, những được phẩm tân tạo, những phương-pháp trị-liệu mới mẻ có thể mang lại hy vọng cho nhiều bệnh nhân, có thể mang lại hạnh phúc cho nhiều gia-dình.

NHỮNG HẬU QUẢ TAI HẠI

Đến trường hợp này, cần phải nghỉ ngơi hoàn toàn, tầm bồ, tĩnh dưỡng thật lâu, tuyệt đối bỏ hẳn tất cả mọi ý nghĩ về giao hợp, về tình dục. Dùng thuốc an thần, dùng thuốc kích thích cơ thể. Cần có một y-sĩ trông nom cho vấn đề điều trị, nếu mắc một trong những chứng bệnh sau này: giang mai, nước tiểu có đường, lao phổi, thiếu máu, nghiện rượu, đau tủy sống v.v... .

Lo sợ hậu quả, nghĩ tới tương

lai, ý chí cương quyết, đặt hết tin tưởng vào vấn đề trị liệu; bệnh tật dù hiềm nghèo cũng bị đẩy lui. Chân trời tối đen đã lóe lên vài tia sáng hướng dẫn những người còn muôn tìm đến tương lai với một hy vọng cuối cùng: khỏi bệnh!

Muốn là được, ta sẽ vượt khỏi quãng đường chông gai này!

● B.S. THIỆN-Ý

TIN MỪNG

Được hồng thiệp của anh chị ĐẶNG HỮU CÙ ở 19 Phan bộ Chau Nha-trang báo tin ngày 5-3-1963 làm lễ thành hôn cho cháu ĐẶNG HỮU GIANG, kết duyên cùng cô BÙI THỊ YẾN con của ông bà BÙI SĨ THIỀU ở Phú-nhuận, Gia Định.

Nhân dịp vui mừng, chúng tôi thành thật chia vui cùng anh chị và chúc cháu GIANG và YẾN trăm năm hạnh phúc

Hoàng-Thắng ĐẶNG HỮU HỒ
ĐẶNG HỮU NHÂN

vô đê

★ TÔN-NỮ HỶ-KHƯƠNG

Nắng ấm ngày Xuân sưởi ấm lòng,
Mộng tình ai ấp-ủ, chờ mong?
Trời lên khúc nhạc tình êm-ái,
Chung điệu tình ca giữa núi sông...



nghẹn ngào

★ MINH-TÂM (Saigon)

Xuân đất nước về bên khóm cúc,
Ngậm giọt sương mướt cánh hoa vàng
Nở nụ cười đón ánh xuân sang.
Bay phơ-phới ngọt-ngào hương sắc.

Hồn thơ-thói, trời xanh, xanh ngọt,
Hoa cợt dừa trước gió đưa duyên.
Em bắn-khoǎn, mái tóc diệu-huyền,
Như ướp nắng, ướp mây, ngọt-ngào.

Người với xuân niềm vui bát-ngát,
Bồng sầu tư, nức nghẹn hồn vương.
Đâu ánh đèn leo lét quê hương!
Đâu nấm đất phân chia cách biệt!

Cành mai trắng đìem màu mơ tuyêt,
Mà ngoài kia tiếng súng rền vang!
Bao xác người, bao giọt máu loang,
Tim em bỗng nghẹn-ngào tê-tái!

GLUCOCÉ
TÉVÉTÉ
KẸO SINH TỐ
CHỐNG MỆT-MỎI THỂ XÁC và TRÍ ÓC
NGỦA NHIỄM-DỘC VI-TRÙNG
CÓ BẢN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY VÀ TIỆM TRÙ ÁU-ĐỨC

K.N. số 252 BYT/QCDP/18-10-62

khai bút

★ THANH-PHƯỢNG

Em khai hút viết cho anh tất cả
 Ngày cuối cùng của năm cũ hết rồi
 Trong một đêm giao thừa im lặng quá
 Em thương nhiều và nhớ quá Anhơi!

Từ dạo ấy đến nay năm năm lẻ
 Mà người thương biến biệt tận trời Âu
 Thuở ly cách em còn là cô bé
 Thời gian qua hai mươi bốn tuổi trên đầu

Tết năm nay em vẫn đi cô độc
 Trên nẻo đường mà ngày xưa ngày xưa
 Hương dì vắng đã làm em muôn khóc
 Bóng cõi nhân đâu nữa đè vui đùa

Tết năm nay đọc lại chồng thơ cũ
 Đề dặn lòng đừng quên kẻ ra đi
 Dù kẽ ấy giờ đây... «em thí dụ»
 Đã phôi pha không còn nhớ những gì...

Tết năm nay em vẫn nghèo cháy túi
 Không có tiền mà cũng chẳng có tình
 Tình có chứ — nhưng mà xa xôi lắm
 Mai còn đi chưa sum hợp với mình

Em khai bút viết cho Anh lần cuối
 Giữa ngày Xuân dì vắng cháy trong tim
 Người thứ nhứt trao duyên em vẫn đợi
 Mặc thời gian gieo rắc vạn ưu phiền...



PHÊ
BÌNH
SÁCH
MỚI

★ Thẩm-thị-Hà

HOA THÈ

Tác - giả: LÊ - MINH - NGỌC

Tra của VŨ-HOÀNG-CHƯƠNG
 TÁC-GIẢ XUẤT-BẢN, 1962

Còn nhớ cách đây 20 năm, tôi thường thấy nơi phụ-trương của một tạp-san văn-nghệ ở Hà-nội, vài bài thơ của một thi-sĩ mới với bút-hiệu là lạ : Lê Lục-Lang. Tự-nhiên tôi có cảm-tình với nhà thơ này. Tôi đã thích-thú khi đọc thơ Lê-Lục-Lang với cảm-quan của lứa tuổi đôi mươi.

Từ khi chiến-tranh bùng-nổ, tôi không còn thấy tên Lê-Lục-Lang trên báo chí nữa. Cuộc sống sôi-động không cho tôi có thì giờ luyến nhớ quá-khứ, nhưng tôi định-ninh sẽ còn có dịp gặp lại cái tên quen thuộc ấy sau thời-gian thoát-xác trong cảnh lửa binh. Mới đây, tình cờ đọc một tờ báo giới-

thiệu thi-phẩm HOA THỀ, tôi mừng rõ biết rằng Lê-Minh-Ngọc ngày nay chính là thi-sĩ Lê Lục-Lang ngày xưa. Cảm-tình của khách yêu thơ lại sống dậy trong lòng tôi, trong sáng và hồn-nhiên như ngày nào tâm-hồn còn thơm ngát hương hoa và chan-hòa mộng đẹp.

Tôi đã đón HOA THỀ với tất cả niềm tin yêu. Tôi đã lật từng trang HOA THỀ, đề hồn mình hòa với hồn thơ của thi-nhan hiền-hiện qua từng dòng chữ in trên giấy vàng nhạt nền lụa sáng.

Lê Minh-Ngọc là nhà thơ giàu tình-cảm. Ông khắng-khít với kỷ-niệm, hồn thơ ông vẫn-vương những ảnh-hình của dĩ-vãng, những giấc mộng ngày xanh đắm-thắm lẫn đau-thương, vui-tươi lẫn buồn-tùi. Xuyên qua những tràng kỷ-niệm ấy, ta thấy nỗi bật lên những vần thơ rất đẹp về túc cung như về lời :

*Hẹn mai về, mai về
Xuân rồi xuân, quạnh-quê
Thương người em gái quê
Xuân, buồng xuân vắng-vé.
Hoa nắng đường anh đi
Dài dài bước thương nhớ.
Em xa, giờ nghĩ chi?
Mây trùng-dương cách trở.*

(Tâm sự gởi về đâu)

Thi-sĩ đã khéo tạo nên một nhạc điệu vẫn-vương phù-hợp với những tình-cảm vẫn-vương ;

âm-hưởng quyện lấy nhau như muốn đi sâu vào nội-tâm, gợi lên một niềm nhớ-nhung, bâng khuâng, man-mács...

Tình-cảm của Lê-Minh-Ngọc là thứ tình-cảm chân-thành và đôn-hậu, được diễn-tả một cách rất mực-thước, không suýt-mướt ủy-mị, không phóng-túng hào-hoa, mặc dù thi-nhan có lần đã tự thú-nhận trái ngược :

*Nghệ nhà được mấy bài thơ
Có dư phóng-túng, có thưa
thương vay.
Lênh-dênh gót bụi đó đây
Tài hoa lại lụy giá này : áo
cơm !
Bánh xe, vỏ ngựa cô đơn,
Nghe khuya mòn-mỏi một hồn
quạnh-hiu.
(Bài thơ dâng mẹ)*

Cho hay thi-nhan nhiều khi cũng không nhận - định đúng nghệ-cảm của mình, vì vậy Lê-Minh-Ngọc mới ngộ-nhận tác-phong với nghệ-cảm. Thi-sĩ quả có một nếp sống vô cùng phóng-túng nhưng phần nhiều thơ của ông thì rõ-ràng là vô cùng mực-thước, một sự mực-thước khá ái phù-hợp với tình-cảm đôn-hậu biết bao ! Nghệ-thuật của Lê-quân bị chi-phối bởi tình-cảm hơn là bởi tác-phong của ông. Nói như thế, nghĩa là ta phải công-nhận Lê-quân đôi khi muốn vượt khỏi cái mực-thước đẽ

thực-hiện ý nguyện của mình, muốn thoát xác hai mươi năm về trước để biến thành một người thơ mới của thế-hệ hôm nay :

*Hà-nội ! Hà-nội !
Đêm nao tan thành khói ?
Thù, oán, hờn, căm bạc đắt
bằng !
Hà-nội !
Đêm nao tan vào lửa ?
Lửa thiêu thành quách, lửa lên
trăng.
Hà-nội !
Xé xác xe tăng
Hà-nội !
Chôn vui hắp-t-rắc.
Ôi Hà-nội,
Mây bốn ngàn năm vùng khói
sắc.*

(SAU CHIẾN CHINH)

Không may đó chỉ là một sự thử-thách đồ vỡ. Và cũng may ông đã dừng lại trước sự đồ vỡ. Nhà thơ tiền chiến có lẽ đã nhận thấy con người ta không thể trẻ lại qua một lần lột xác miến-cưỡng, cho nên ông dành cam chịu số-phận một người 9 cũ 1 mới, nghĩa là chỉ mới thoát xác 1 phần 10. Thật đau-đớn cho thi-nhan khi phải mang lấy một hình-hài lở-dở, quái-dị đối với người xưa mà bỡ-ngỡ đối với người nay.

Ta hãy tưởng-tượng hình-hài ấy qua đoạn thơ lồng trong hình-thức phóng-túng này :

*Ai mơ về phương Bắc
Là mơ về Cố-dô
Nghiến răng hẹn với Kiếm-hồ
Ba-dình dựng sóng, Tháp Rùa
dựng mây.
Ngày mai : — Lòng định từ
nay
Về Thăng-Long cũ một ngày
xuân sang.*

*Theo Quang-Trung áo vải
Theo Lê-Lợi non Lam
Về dựng lại
Một mùa xuân thế-hệ
Ngọn cờ khởi nghĩa
Quật-cường bay
Ta về đây
Ta lại gặp nhau đây,
Hội mùa hoa dân-tộc non
này.
Đây, trai gái bốn ngàn năm
lịch-sử
Nguyễn lấy máu tô son giòng
chữ.*

*Hẹn về đây,
Thăng-Long thành, đẹp đẽ mấy
trùng vây !*

*Giải-phóng muôn người thoát
khô đau
Đề cho gạch ngói hết u sầu,
Đề cho Hà-nội cười trong nồng
Bay nước hồ Gươm vạt áo màu*

(HẸN VỀ PHƯƠNG BẮC)

Nhà thơ nào cũng có sở-trường và sở-đoàn, điều đáng khích-lệ là Lê Minh-Ngọc biết khai-triển cái sở-trường của mình. Sở-đoàn của ông là loại

thơ tự-do diễn-đạt với một nghệ thuật cứng-ngắc, khô-khan. Sở-trường của ông là hai loại thơ cũ và thơ mới, đặc-biệt với các thể thơ lục-bát (*Trắng chiều, Quê hương nəo...*), thơ tứ ngôn (*Buồn vì đâu*), thơ ngũ ngôn (*Anh đi vì tuổi xanh, Chiếc áo len hồng...*), thơ lục ngôn (*Nỗi lòng chinh khách*), thơ thất-ngôn (*Vào xuân tâm-sự, Nỗi buồn hôm nay...*) Với các thể thơ này, Lê-quân có những lời thơ trau-chuốt thật điêu-luyện, một kỹ-thuật tạo hình-ảnh khá tân-kỳ. Chẳng hạn những vần thơ sau đây :

*Chiều buồn quá... cúi đầu
đi,
Non xa nghen lối, hồn si rật
rào...
Mây rừng gợi dáng chiêm
bao,
Nét son quá khứ thủa nào...
buồn tênh.
Hai mươi thế-kỷ chúng mình
Có thay đổi với tâm-tình đổi
thay?
Chiều đi lụn tháng với ngày
Ché tay ước vọng xếp tay
ngậm-ngùi.*
(Trắng chiều)

Chữ dùng thật mới-mẻ và táo-bạo. Phương-thuật mỹ-tù được áp-dụng một cách bay-bướm và linh-dộng. Tuy-nhiên, về thuật truyền-cảm, lời thơ trên

không gieo cho ta sự rung-cảm sâu-sắc đúng mức, mà chỉ gợi được ở lòng ta một thoảng nhẹ u-buồn.

Lời thơ đêu-luyện đôi khi giết chết một phần nào tình-cảm chân-thành. Đó là một khuyết-điểm đáng kẽ trong cái sở-trường của thi-sĩ Lê-Minh-Ngọc vậy.

Với HOA THÈ gồm 50 bài thơ dù các loại (từ thơ cũ, thơ mới đến thơ tự-do), phải chăng Lê-Minh-Ngọc muốn đánh dấu những biến-chuyển tâm-hồn và nghệ-thuật của mình qua hai thời-kỳ tiền-chiến và hậu-chiến để phản ánh một cách trung-thực hai con người: Lê-Minh-Ngọc ngày xưa và Lê-Minh-Ngọc ngày nay ?

Nếu quả thật đó là chủ ý của tác-giả, tôi thiết-tưởng không còn lời nhận xét nào thành-thật và xác-đáng hơn hai câu thơ tự-phê của chính Lê-quân :

*Ngần-ngrơ lạc giữa trận đồi,
Muốn lên lở trốn muốn lùi giờ
giang.*

Tức-nhiên, muốn tể nhận cái hay của hai câu thơ trên, ta phải giàu tưởng-tượng và rộng niềm thông-cảm.

THÀM-THỆ-HÀ

M i n h
Ơ !



— MÌNH cạo râu xong,
cầm giùm điện vào bàn-ủi cho
em chút, Mình nhé !

Ông Tú đang nắn hộp cạo-
râu điện đưa từ-từ qua lại
trên cằm. Luồng điện kêu vu-
vu nhẹ-nhang cùng một lúc
những sợi râu lún-phún, nhó-
nhỏ, được cạo sạch trơn và rơi
vào hộp cạo-điện, kêu xè-xè,
êm-ái.

5 phút sau, «mày râu nhẵn
như» ông Tú rút nút điện
hộp cạo-râu ra, và cầm điện
vào bàn-ủi. Bà đã trải một
chiếc mền và lót lên một tấm
drap trắng để ủi đồ. Bà mở
tủ lấy ra một đống áo quần
của ông Tú và của bà... Nhưng
bà đi đứng có hơi uể-oải.

Ông hỏi :

— Hôm nay coi bộ em mệt?

Bà Tú mỉm cười, lại gắp
ông, kề miệng nói thầm bên
tai ông... Ông Tú cũng mỉm
cười âu-yếm vuốt ve lưng vợ.
Rồi ông đỡ bà nǎm nhẹ-nhé
xuống giường :

— Em nǎm nghỉ, đè anh
ủi đồ cho.

Bà đưa hai cánh tay nõn-
nà, mềm mại, bá cõi chồng,
khẽ bảo :

— Mình cung em thế.

Ông đặt hai nụ hôn trên
trán bà, rồi đi ủi đồ. Ông lừa
ra hai cái áo nylon của vợ.

— Áo nylon, khỏi ủi chứ,
em ?

— Dạ, mình treo lại giùm
vào tủ cho em.

Ông lại bỏ ra một bên các
thứ băng nylon, vớ, khăn tay,
sơ-mi..., rồi ông bắt đầu ủi cái
quần sa-tanh trắng của bà.

Bà Tú nǎm nghiêng trên
giường, ngó chồng với cặp mắt
đầy tình tứ yêu đương. Bà
bảo :

— Mình ơi, nếu tất cả đồ-
đạc đều may toàn băng nylon,
thì khỏi mất công ủi, Mình
nhỉ.

— Ủ.

— Nylon bền lắm, phải
không, Mình ?

— Ủ. Có đôi khi anh
nghĩ rằng nếu cơ-thể của
con người ta, phổi, tim, gan,
ruột, xương, da, đều làm toàn
băng nylon, thì chắc là con
người sẽ sống lâu vô cùng tận.
Anh không hiểu tại sao lúc khai
thiên lập địa Chúa Trời không
lấy chất nylon đè làm ra ông
Adam và bà Eva mà lại nǎn băng
đất sét bở-rệt ! Anh cứ thắc-mắc
mãi về vấn-đề đó.

MÌNH ƠI !

— Hồi Chúa tạo ra quả đất,
đã làm gì có nylon ?

— Không có thì làm cho có !
Làm nylon dễ-ợt chứ khó gì.

— Nylon làm băng gì, hả
Mình ? Em, thì em lại cứ thắc-mắc
về vấn-đề đó.

— Nylon làm băng than,
không-khí, và nước

— Thật hả, Mình ?

— Ủ.

— Làm sao lại dùng ba chất
đó mà chế-tạo ra được Nylon ?
Ai phát-minh ra Nylon, và phát
minh ra hồi nào, Mình ?

— Ngày 23 tháng 1 năm
1941, người Anh chế-tạo lần
đầu tiên những sợi Nylon làm
băng than, không-khí, và
nước lạnh. Chế-tạo bằng cách
nào ? Nói ra đây, rất là phức-tạp
vì ở trong phạm-vi hóa-học
thực-nghiệm. Và không phải là
một người phát-minh ra nó, mà
một nhóm kỹ-sư hóa-học Anh,
với óc khoa-học tiễn-bộ của họ,
đã cùng nhau thí-nghiệm theo
những công-thức rất khó khăn,
và đã thành công. Tìm ra được
thứ sợi nhân-tạo tuyệt-diệu ấy,
họ mới nghĩ ra một cái tên để
gọi cho gọn và cho mới. Thế

rồi trong một câu chuyện trao
qua đồi lại với nhau, họ mới lấy
những chữ đầu của một câu nói
mà ghép lại thành chữ **NYLON**.
Họ liền vui mừng đem thứ sợi
mới chế ra được đó và cái danh
tù mới lạ đó mà trình tòa đề
giữ độc-quyền,

Nhưng cái nguyên-do chữ
Nylon vì đâu mà có, họ vẫn
giữ bí-mật với nhau không tuyên
bố ra. Dù sao, chữ **Nylon**
không có bao hàm ý-nghĩa pha-trên
ba chất than (*coal*) không
khí (*Air*) và nước (*Water*)

— Mình ơi, cái nguyên-tắc
pha-trộn 3 chất kia thế nào
mà thành ra sợi dây nylon bền
chắc phi thường như thế, ngày
nay người ta có biết không ?

— Biết chứ. Nói rằng Nylon
làm băng than, không khí và
nước, là nói tóm tắt lại cho
giản dị, chứ thực ra nó là kết
quả của sự trùng hợp của *acide*
adipique :

$\text{HO}_2\text{C} - (\text{CH}_2)_4 - \text{CO}_2\text{H}$
với hexaméthylène diamine :

$\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH}_2$

Sự pha-trộn ba chất này
phải trải qua nhiều công-thức
khác nữa, và nấu với nhiệt độ

trên 200 độ C, thành một thứ bột trắng như bột xà-bông.

Một cái máy khác có những chiếc thùng nấu bóng nhơng, nấu thứ bột trắng kia thành ra một chất lỏng giống như súra đặc. Chất lỏng này bị súc ép vọt ra thành những tia lớn, hoặc nhỏ, (tùy theo mình muốn làm sợi cỡ lớn hay cỡ nhỏ). Những tia này vừa bị khí trời làm cho **nguội** và **đóng** lại, thì được roi vào một máy cuộn, cuộn ngay nó lại thành những **sợi giây lớn**. Những sợi giây này được cho vào một cái máy khác kéo nó giãn ra và dài ra gấp 4 lần. Đó là sợi Nylon.

— Lạ quá nhỉ!

— Như đã nói lúc nay, theo phương pháp trên, nhà máy **Monmouthshire ở Pontypool**, nước Anh, đã sản-xuất ra những sợi Nylon đầu tiên ngày 23 tháng 1 năm 1941. Nhưng người Anh vẫn giữ bí mật, vì thấy sợi Nylon bền chắt phi-thường, chính phủ Anh lập-tức đem nó dùng trong các việc quân-sự, đang lúc chiến-tranh quyết liệt với Đức Sô Nylon do một nhà máy duy-nhất sản-xuất được bao nhiêu, đều phải cung-cấp hết cho

Quân đội để làm vải dù cho lính nhảy-dù, làm bánh xe phi-cơ, làm giây neo cho các tàu thủy và rất cần thiết cho vô số những công-dụng khác, thay thế cho các loại giây khác, vì không có sợi giây nào bền chắc được bằng sợi Nylon. Hết chiến tranh rồi, mãi đến năm 1948 chính phủ Anh mới cho phép sợi Nylon được tung ra thị-trường thế giới. Trung-tâm kỹ-nghệ Nylon của Anh ở **Pontypool** sản-xuất không kịp cung-cấp cho nhu-cầu quốc-tế, một xưởng Nylon thứ hai mới được lập ra ở **Doncaster**, năm 1952. Nylon được thông-dụng ở Việt-Nam mới vào khoảng 1955 mà thôi. Hiện nay, Nylon có trên 200 công-dụng, trên đất, dưới biển, trên trời...

— Tại nó bền, phải không, Mình?

— Phải rồi. Một sợi Nylon to bằng một sợi giây thép, cũng **chắc bằng sợi giây thép ấy** mà **lại nhẹ hơn 7 lần**. Nó cũng lâu mòn, cho nên ngoài việc dùng nó may áo, may vớ, mũ, v.v. người ta còn dùng nó làm vải dù cho lính nhảy dù (vừa chắc lại vừa nhẹ hơn tất cả các loại giây khác), làm giây neo cho tàu thủy, tàu chiến, đê chắn

Lưỡi cưa bằng nylon không sợ hú ở dưới nước và vì sợi trong suốt, cá khó trông thấy nên dễ bắt được nhiều hơn.



Nhờ có pha trộn với chất nylon nên những bánh xe của chiếc phản lực cơ Comet này rất bền, mà không nặng hơn một chút nào.

MÌNH ƠI !

mà không sợ đứt. Kỹ-nghệ cao-su dùng Nylon để pha với cao-su cho thêm bền và dẻo. Những vòi nước đội cứu hỏa cũng bọc bằng Nylon. Những nhân-viên trong các nhà máy Nguyên-tử cũng mặc áo ngoài bằng Nylon để phòng hỏa-hoạn, vì Nylon nguyên chất đốt không cháy. Trong trận giặc Cao-ly vừa rồi, lính Mỹ và Liên-hiệp-quốc mặc áo Nylon, nhờ vậy mà tránh được rất nhiều những mảnh bom đạn và lựu-đạn.

— Mình ơi, khoa-học tiến bộ một cách không thể tưởng tượng được mình nhỉ. Một sợi giây nhât-tạo do một vài nhà bác học Anh dùng hóa-học chế ra với những chất nhẹ như than,

không-khí, và nước, mới ngó thấy trong veo, mà lại bền hơn sắt, hơn thép, lâu mòn hơn các loại kim khí, đem ra dùng dù việc, lửa đốt không cháy, dao chặt không đứt, thì con người ở Thế-kỷ XX này đã văn-minh thật bực rồi Mình nhỉ !

— Vậy cho nên lúc nay anh nói, nếu hồi khai-thiên lập-địa cũ Thương-đế tạo ra con người bằng Nylon, chứ không phải bằng đất sét, đất bùn, thì tự mình sống còn hơn ông Bành-Tồ !

THỦ SỨC BỀN của ba cái dù bằng nylon, có thể mang nồi cỗ một cỗ đại bác kèm với chiếc xe chở đạn dược,

MÌNH ƠI !

Bà Tú cười hả-hả, nhưng rồi
Bà hoảng-hốt la lên :

— Mình ơi Mình, cái bồn Ủi nóng quá, cháy hết cái quần sa-tanh của em rồi kìa !

Ông Tú vội-vàng dựng đứng bàn Ủi lên, và chạy đi gở điện ra. Mai lo nói chuyện cho Bà Tú nghe say mê, ông lơ-dênh không kúp điện để bàn Ủi nóng quá, cháy mất một miếng lớn trên ống quần của bà mà ông chưa Ủi, cháy cả tấm drap và cái mền mệt lõi to tướng...

Sợ bà Tú khóc, ông vội-vàng chạy lại đỡ vợ :

— Em đừng buồn nhé..., em. Chắc nũa anh đi mua sa-tanh về em may cái quần mới.

Bà Tú mỉm cười bá-cồ chồng âu-yếm bảo :

— Không sao đâu Mình, cháy bỏ! Đề em may quần nylon em mặc, hết cháy !

Điệu - Huyền



* HỎI MÔN

Hai bà láng giềng nói chuyện với nhau :

— Chị biết không, rề tôi thật quá túng thiếu. Con gái tôi về nhà chồng, có gì đem theo chỉ trong vòng không đầy một tháng, đã ăn hết sạch, chả còn gì cả.

— Tình thật hỏi chị, lúc về nhà chồng, con chị đem theo những gì, có nhiều không ?

— Ôi thôi, ai đời đem theo một bầy gà bảy con và một thúng gạo mà vậy đó.

nhặt cánh mai vàng

* HƯƠNG THẢO MAI-LÂM
(Vinh-Bình)

Cho tôi nhặt cánh mai vàng
Cởi người chinh khách sa-tràng dăm dăm
Mơ về cõi quận xa xăm
Bóng người ly phụ tháng, năm đợi chờ.

Từ khi chia cách đôi bờ
Chàng xuôi vạn lý, thiếp ngơ ngần sầu
Lệ tràn thăm ướt thâm bâu
Chưa vui sum họp đượm mầu chia phôi

Quê hương khói lửa ngập trời
Nhẹ tình thê-tử sống đời gió sương.
Chàng đi vui thú biên cương,
Thiếp về ôn lại đoạn đường dở dang

Xuân qua mấy độ Xuân tàn
Phòng khuê gió lọt, dặm ngàn ôm yên
Nước non còn nặng ưu phiền
Thì duyên hương lửa xin nguyện kiếp sau.

Thành đô hương phấn ngọt-ngào,
Năm gai, ném mạt, tâm bào xót xa
Bao giờ xóa hận can qua,
Cho trời quang-dâng, cho ta gặp chàng ?

Mỗi lần mai nở, Xuân sang
Mỗi lần nhặt cánh mai vàng bên song
Ép trên trang giấy màu hồng
Cởi người chinh-khách ngồi trông phương trời.

PHÓ-THÔNG VÒNG QUANH THẾ GIỚI

* Xuân Anh

NHỰT:

Người Nhựt rất ưa giải trí bằng cách chơi xô sô. Cái gì họ cũng có thể chơi bằng cách ấy được. Trong thời kỳ chiến tranh ngày trước, họ xô sô để được thực phẩm. Ngày nay họ lại bày rất nhiều trò khác lạ: đánh sô để trúng được một chỗ trong vườn chơi trẻ em quả đồng, đánh sô để trúng một lô đất trong nghĩa địa, đánh sô để trúng những y phục, vật dụng cho một chàng rể sắp cưới vợ và cả bữa tiệc cưới cùng phí tổn của tuần trăng mật.

Nhưng cuộc xô sô hào hứng nhứt lại là xô sô để trúng một căn nhà ở Chính phủ Nhật đã bày ra cách này để giải

quyết một cách công bằng nạn khan nhà và để tránh sự tư vị. Người trúng sô được một căn nhà 2 buồng, có phòng tắm, bếp và sẽ trả tiền thuê phòng chừng 1.200\$ V.N. một tháng.

Chính phủ Nhật cũng biết rằng cách nầy cũng không được hoàn hảo cho lắm nhưng trong khi những phương pháp phân chia khác lại gặp nhiều tệ đoan và bất công hơn thì thà cứ áp dụng phương pháp «may rủi» nầy còn hơn.

MỸ: 1968, người sẽ lên
cung trăng

Trong cuộc thi đua lên cung trăng, Mỹ định phá kỷ-lục

của Nga do phi-hành-gia Nicolaev đang nắm với thành tích là đã bay quanh trái đất luôn trong 4 ngày. Mỹ sẽ có quyết định dứt khoát sau khi phóng Gordon Copper vào khoảng 2 hay 3 tháng 4 sắp tới và phi hành gia này sẽ bay quanh trái đất từ 24 đến 34 tiếng đồng hồ.

Cuộc bay của Gordon Copper sẽ cho các nhà khoa học biết có thể trù liệu phóng 2 phi hành gia một lược để bay quanh quả đât trong một thời gian tối đa là 1 tuần không và kết quả của cuộc thí nghiệm ấy sẽ định đoạt cuộc bay lên cung trăng.

Theo dự tính thì cuộc viếng thăm đầu tiên thế giới chỉ Hằng sẽ do một phi đội không gian Mỹ và sẽ có thể thực hiện vào năm 1968, 2 năm sớm hơn thời gian tối hậu của Tổng Thống Kennedy đã định là năm 1970.

ANH : Bước tiến của văn-nghệ Anh

Dân Anh càng ngày càng ít đi xi-nê vì họ đã có vô-tuyên

truyền hình ở nhà rồi. Nay họ cũng hơi chán cái thú ấy và đang xúc tiến việc thành lập các nhà hát địa phương với những gánh hát địa phương.

Nhà hát địa-phương lớn nhất vừa được Mẫu-hậu Elisabeth khánh-thành là Hí-viện Fairfield Halls ở thành phố Croydon, phía nam Luân-dôn. Hí-viện này xây cất tốn hết 1.250.000 « liu », gồm có một thính-phòng 1.800 chỗ, một nhà hát 700 chỗ và một gian phòng Triển-Lãm Mỹ-thuật 26m8 trên 16m70 có thể dùng làm phòng yên tiệc.

Đại chúng hóa văn-nghệ

Hí-viện Fairfield Halls có thể gọi là hí-viện kiểu mẫu đem lại cho dân chúng Croydon những thú giải-trí về văn-nghệ dưới hình thức của những buổi hòa nhạc, ca-vũ thoại kịch và chiều bóng. Những ban nhạc tài tử địa phương cũng đèn đầy trình-diễn. Gian phòng triển lãm

dùng để trưng bày họa phẩm của các họa-sĩ địa phương.

Buổi lễ khánh thành của Hí-viện này rất long-trọng. Công chúng đã được dịp thưởng lãm gần 200 bức tranh của các họa-sĩ địa-phương và thường thức buổi hòa-tàu đặc biệt của dàn nhạc đại-hòa-tàu BBC dưới quyền điều-khiển của Sir Malcolm Sargent. Nhạc-sĩ vĩ cầm danh tiếng Yehudi Menuhin trong dịp này đã độc-tàu nhạc phẩm 1er Concerto của Max Bruch.

Trên đài danh vọng

Nhạc-sĩ đắc-tàu vĩ cầm danh tiếng của nước Anh và của Thế-giới là Yehudi Menuhin vừa được một danh-vọng cao nhứt trong các giải thưởng văn-nghệ của nước Anh là huy-chương bằng vàng của Hoàng-gia Âm-Nhạc-Hội. Huy-chương này, đặt ra từ 90 năm nay có khắc một mặt hình nổi của đại-nhạc-sư Beethoven, và một mặt một vòng nguyệt-quế (lauriers).

Từ trước đến nay 60 nhạc-sĩ danh tiếng đã được huy-chương này nhưng chỉ có 5 người là nhạc-sĩ vĩ-cầm.

Vô địch... bắt tay

Một người dân ở Stafford đã đoạt chức vô địch... bắt tay. Anh ta chỉ dùng một tay (đúng theo thề-lệ của cuộc thi) để « tua » 10.291 cái tay trong 10 giờ 10 phút.

Nhưng vừa rồi anh ta đã bị mất chức vô địch ấy vì đương kim vô địch là một cậu sinh viên ban Triết trường Đại-học Saskatchewan, cậu này trong thời gian 9 giờ đồng hồ, đã « tua » được 10.292 cái tay.

* PHÁP : « Bíp-tết » bằng dầu hỏa

Nhân loại sau này sẽ ăn « bíp-tết » bằng dầu hỏa chứ không bằng « thịt bò » đó là lời tuyên bồ của các nhà

bác-học của phòng thí nghiệm sò lọc dầu ở Lavera tại Pháp sau 6 năm cặm cụi nghiên cứu.

Các ông này đã tìm ra trong dầu hỏa rất nhiều chất « protéin » (proétine) giòng như trong thịt bò và định xây dựng một nhà máy sản xuất chất « protéin » có nhiều « vitamin », và có đặc lại thành một miếng « bìp-tết ». Nhà máy này sẽ sản xuất « bìp-tết » 500 lần nhiều hơn số « bìp-tết » do bò cung cấp và giá lại rẻ hơn 30 lần.

Chỉ cần lọc và chè biến chất protéin trong 7 triệu tấn dầu hỏa (0 6% trong sò dầu hỏa sản xuất hàng năm trên thế giới) là có thể làm ra được 3 triệu tấn protéin của nhân loại hiện đang cần dùng.

Công cuộc nghiên cứu này sẽ giải quyết « nạn đói » đang đe dọa hoàn cầu vì sức sinh sản quá mau lẹ của các dân tộc trên thế giới nhứt là ở Á-châu, Phi-châu và Nam-Mỹ.

* Trồng trái.. bằng cà-rá

Trong một cuộc đại-hội quốc-tế về y-khoa ở thành phố Lyon, các nhà bác-học có trình bày một phương-

pháp tòi tân để trồng trái. Phương pháp này dùng một chiếc cà-rá bằng nhựa có gắn 9 mũi kim rất bén để thay thế cái « ngòi viêt cổ diên » thường dùng. Mỗi lần muôn trồng, chỉ việc đeo chiếc cà-rá vào ngón tay, cầm thuốc rồi ấn vào thịt. Cách trồng này dã mau, khỏi đau mà các vết sẹo lại được « mỹ-thuật » hơn là dùng cái « ngòi viêt rạch » vào da làm cho các em bé thường run sợ và khóc thét lên. Loại cà-rá này sẽ được đem ra bán trên thị trường vào năm sau.

* Ý: Hết lên trời lại đòi xuống biển

Cô Luciana Civicco, một thiều nữ trẻ đẹp 23 tuổi đã lập kỷ-lục lặn sâu 80 thước dưới nước và được giữ chức vô địch hoàn cầu phái phụ nữ.

Cô hiện đang ráo riết tập dượt để tự phá kỷ-lục của cô bằng cách lặn sâu 100 thước.

• Cô nhiên rằng lặn sâu như thế phải mang theo đường khí và phải đeo kiêng riêng để giữ gìn cặp mắt.

Con gái bây giờ kè cũng gan dạ thật, hết đòi lên không gian lại đòi xuống đáy biển mà chơi.

● XUÂN-ANH

Đỗ Lộn Quét

khen tặng cụ Hoàng-nam-Hùng

(Nhân khi trước đây nghe tin cụ tự xin ra đầu quân để giúp nước)

Ai rằng thất thập cõi lai hy,
Thầy cụ lòng tôi siết nè vì.
Tôi ngoại năm mươi chừng mỗi gối,
Cụ dù bầy chục vẫn hăng đì.
Những khen riêng cụ gân còn cứng,
Đâu phải như ai bụng phát phì.
Vác súng phen này cho tò mặt,
Một, hai, hai, một, quyết ra đi.



Ra đi thân nhẹ tựa lông hồng,
Bạn trẻ tha hồ lác mắt trông.
Đâu chỉ nhà Chu sinh Lã-Vọng,
Ai hay nước Việt có Nam-Hùng.
Trẻ đi làm tướng cho thiên hạ,
Già lại đầu quân giúp núi sông.
Kinh nghiệm bao năm vẫn đủ võ,
Tiếng Tầu hồn tố, Việt thông thông.

★ TÚ-BE

tâm sự của một người

dân-quê đi khám Bác-sĩ

Thằng tôi — một người dân nơi thôn-dâ,
Lo làm ăn vất-vả suốt đêm ngày.
Mấy lâu nay, mang chứng bệnh « dạ dày »,
Đã chạy thuốc, chạy thầy thôi hết cơ.

Có người bảo : « dùng Thầy-Tây mới đỡ,
Thầy Læng-tæ dang-dở, có ích chi. »
Tôi vội đi vay mượn mấy trăm tì,
Rồi lặn lội một khi lên tỉnh-lỵ ;
Hỏi dò-la tìm nhà ông Bác-sĩ,
Vào phòng trong ngồi nghỉ suốt giờ lâu.
Dập-dùi kẻ trước cho tới người sau,
Đến lượt tôi vào hầu, run lèo-dè !
Ông Bác-sĩ kia, mới vừa trông thấy,
Hỏi đau chi ? Đau đã mấy năm rày ?
Rồi ông thoa, ông bóp khắp dạ-dày,
Hai mũi kim chích ngay liền lại rút. (1)
Ngồi bàn giấy, ông kê toa nguêch-ngoạc,
Rồi bảo tôi đem bạc trả ra ngay ;
Bốn mươi đồng là tiền khám bệnh đây,
Ba chục nữa — tiền tiêm kim mới đó.
Tôi hoảng-hốt, nhưng không hề than thở,
Cầm toa đơn mở cửa bước lui ra,
Lại một phen đi thăm hỏi dò-la,
Tim đến tận các nhà buôn Tây-dược.

Ở đây, họ bán buôn theo mực thước,
Chỉ khư-khư, không chịu bớt hoa-hồng.
Khốn nạn thay ! Tôi chỉ thiếu hai đồng,
Mà họ chẳng rủ lòng thương kẻ khó.
Đành phải chịu lui về ngay bùa đó,
Thôi, « tật lừa tiền mất », có ích chi !
Tiền ăn tiêu, khám bệnh, — một trăm tì !
Từ nay biết lấy gì trang-trải nỗi ?
Vừa giận, vừa hờn, vừa buồn, vừa tủi !!
Thật một lần mà đã « tản đến tra » !
Từ rày, « ta về ta tắm ao ta ».

★ HÀ-HƯ-NHAN
(Huế)

(1) Ông Bác-sĩ này, mặc dù rất đông khách, nhưng không thuê người giúp việc. Nào nấu kim, nào tiêm kim, nào thâu tiền, đều tự tay ông làm lấy. Hai mũi kim của ông chích vào rồi rút ra ngay, lạnh hơn « tiếng đồng ». — Nên có câu : « ... Hai mũi kim chích ngay liền lại rút ».

LỜI NGƯỢC

20in Su iết

Truyện dài trào-phúng xã-hội ★ NGUYỄN-VŨ

(Tiếp theo P.T. 98)

BÀ-LỚN chủ-tọa buổi tiệc quốc-tế, thật là một vinh-dự cho phái-đoàn văn-hóa ngoại-quốc, và cũng là một vinh-dự rất lớn cho bà. Bà ngồi giữa hai nhân-vật được trọng-dâi nhất trong Phái-đoàn, bên trái là ông Bộ-trưởng Việt-Nam, bên phải là ông Giáo-sư Thạc-sĩ Úc-Đại-Lợi, viện-trưởng Viện Đại-học Melbourne. Thằng Ngọng, đứng ngoài nhìn vào, cũng tự cảm thấy rất hanh-diện, vì lần đầu tiên nó được tiếp một phái-đoàn văn-hóa quốc-tế, và cũng là lần đầu nó thấy một phụ-nữ Việt-Nam chủ-tọa một buổi tiệc long-

trọng khoản-dâi các nhân-vật trí-thức thượng-lưu Âu-Mỹ.

Nhưng nó nói nhỏ với mấy anh Công-an ngồi trên ghế đá ngoài sân giữ an-ninh :

— Bà Nớn ngồi nàm thinh ăn miết, không nói chuyện với ai cả, thế nà thế nào ?

Thằng Ngọng có thấy hai ba lần ông Giáo-sư Ngoại-quốc rất lễ-phép quay lại hỏi chuyện Bà-Lớn nhưng vì không có thông ngôn nên Bà-Lớn không hiểu ông Giáo-sư nói gì, Bà-Lớn chỉ cười rất ngượng-nghịu, rồi quay lại hỏi ông Bộ-trưởng Việt-Nam :

— Thưa Cụ lớn, ông ấy nói

LỢI NGƯỢC

gi đó à ? Em không biết tiếng ngoại-quốc.

Ông Bộ-trưởng nhả-nhận nói với Bà :

— Thưa quý Phu-nhân, ông ấy nói khẽ quá, tôi không được nghe.

Ông Bộ-trưởng nói với Ông Giáo-sư Úc-Đại-Lợi, bằng tiếng Pháp :

— Quý Phu-nhân của ông Tinh-Trưởng rất tiếc rằng bà không hiểu tiếng ngoại-quốc.

Ông Giáo-sư ngoại-quốc khẽ cúi đầu lẽ-phép mỉm cười đáp, bằng tiếng Pháp :

— Rất tiếc ! Tôi muốn nói rằng người đàn bà Việt-Nam đẹp nhất thế-giới.

Ông Bộ-trưởng ngó Bà-Lớn với một nụ cười xâ-giao :

— Thưa Bà, ông giáo-sư khen người đàn bà Việt-nam đẹp nhất thế-giới.

Bà-Lớn nhoẻn một nụ cười, nhưng bà cúi đầu, mắc cở, không biết trả lời cách sao.

Bà Lớn ngồi làm thịnh mǎi cho đến cuối bữa tiệc.

Thắng Ngọng về nhà kẽ hết cho tôi nghe những điều nó đã mục-kích ở Dinh Ông-Lớn suốt từ sáng đến chiều. Nó còn nói thêm :



Thắng Ngọng

LỢI NGƯỢC

— Cậu ơi, con cứ tưởng bà Xuân-An, vợ ông Thầu-Khoán, đem một thùng rượu Sâm-banh vào dâng Bà-Nớn hồi sáng sớm để Bà-Nớn dài các quan khách, nhưng trong bữa tiệc con không thấy một chai sâm-banh nào hết, thế nà thế nào ? Ông Nớn chỉ dài cõi-nhác, Mạc-ten, thế nà thế nào ?

Tôi làm sao hiều rõ được những chuyện lặt-vặt riêng trong gia-dình ông Lớn, nhưng tôi cũng đoán chừng :

— Có lẽ ông Lớn bà Lớn để dành sâm-banh dài khách quý hơn.

— Tại sao sáng nay bà Thầu-Khoán nại chở một thùng sâm-banh vào dâng Bà Nớn, Cậu có biết thế nà thế nào ?

— Tao làm sao biết được, mầy ! Có lẽ Bà Lớn nhờ bà Thầu mua giùm đấy chứ gì !

Thắng Ngọng cười :

— Không phải vậy đâu, Cậu ơi ! Con biết rõ rồi, thế nà thế nào.

— Mầy biết thế nào ?

— Tại vì ông Thầu Khoán Xuân-An bồ với Ông Nớn Bà Nớn nǎm, Cậu ơi, thế nà thế

nào ! Ha ! Ha ! Ha !

Tôi ngạc nhiên, hỏi lại nó :

— Sao mầy biết ông Thầu Khoán bồ với ông Lớn, bà Lớn ?

— Trời ơi, ở tỉnh này ai mà không biết, thế nà thế nào !

— Tao đâu có biết, mầy !

— Tại cậu ít tò mò chuyện của ông Nớn bà Nớn thế nà thế nào. Chứ thành phố này, ai nại không biết nà mỗi khi ông Nớn muốn xây-cất thêm công-sở nầy công sở nọ, thì ông Nớn đều giao công việc đó cho ông Thầu-khoán Xuân-An nǎm nàm, thế nà thế nào. Cắt nại cái Ty-tiều-học bị bão nàm sụp đồ nà ông Xuân-An nàm, cái Hội-trường nợp băng tôn ở đường Nguyễn-đình-Chiều lốn 200.000 đồng, cũng nà ông Xuân-An, nàm, thế nà thế nào ? Cắt thêm cái Chợ-Mới ngoài bờ sông, một triệu đồng, cũng nà ông Xuân-An nàm, thế nà thế nào ? Mới xây cất cái chợ chưa được 3 tháng gió bão đã làm sụp đồ hết rụi, thế nà thế nào ? Còn xây cái khán dài ở đại-nội Gia-nong, nàm nại cái Cầu Cây-Hoéo, cất thêm nhà cửa dinh-thự của

LỢI NGƯỢC

Ty Cảnh-sát Công-an, cũng nà
ông Xuân-An thầu nàm hết, thê
nà thê nào ? Ông Xuân-An nàm
tuốt-nuốt, thê nà thê nào ? Còn,
cậu nghĩ coi, mở cái khu giải-
trí nành-mạnh, rồi thầu hết các
trò chơi cờ bạc trá hình, cũng
nà vợ chồng ông Xuân-An, thê
nà thê nào ? Thâu nấu cơm
cho trại tể-ban, và cho nhà tù,
cũng nà vợ chồng ông Xuân-An,
thê nà thê nào ? Vậy cho
nên dân chúng trong tỉnh người
ta đồn nà ông Xuân-An có cất
một biệt-thự thật đẹp ở bờ
biển đê dâng không cho ông
Nớn, rồi nại còn tặng ông
Nớn một chiếc xe-hơi Huê Kỳ
hiệu Mec-xe-dít, thê nà thê nào.

Con đoán chắc nà hôm nay,
ông Nớn nói có đai-tiệc phái-
đoàn quốc-tế, nên ông Nớn gọi
điện thoại bảo ông Xuân-An
mua giùm cho một két sâm-
banh thê nà thê nào. Ông thầu
khoán phải mua dâng cho ông
Nớn chớ đâu dám tính tiền,
phải hông Cậu, thê nà thê nào.
Vậy mà bà Nớn không đem
rượu sâm-banh ra đai quan-
khách, chắc nà bà Nớn bán
nại cho ông chủ nhà hàng Mê-
kong, thê nà thê nào.

Nghe thằng Ngọng nói nhiều
quá, tôi phì cười, bảo nó :

— Mày tò-mò quá, Ngọng
à. Chuyện của người ta, sao
mày biết hết cả vậy ?

— Con nghe dân chúng nói
tùm-num, thê nà thê nào.

Tôi cười, âu yếm vỗ vai
thằng Ngọng :

— Thôi, con ! Cậu không
nghe con nữa đâu. Cậu đòi
bụng rồi. Con đi nấu cho cậu
một miếng cháo, đi.

— Thưa cậu, sao cậu không
ăn cơm, mà cậu nại ăn cháo,
thê nà thê nào ?

— Tại hồi xưa cậu đứng
phơi nắng chờ các quan khách
cho đến 2 giờ, bây giờ cậu
đau đầu quá, cậu muốn nóng
lạnh đây nè.

— Cậu ơi, ở trường tiểu
học có hai đứa học trò nhỏ té
xiu ngoài nắng, thê nà thê nào.

— Tao biết. Tao không té
xiu là nhờ tao có sức khỏe,
nhưng có hai cô giáo xiu, ông
hiệu-trưởng phải cho phép hai
cô về nhà nghỉ.

— Thê nà thê nào ?

Thằng Ngọng cười rồi chạy
xuống bếp... Từ nhà ngoài xuống

LỢI NGƯỢC

Bếp chỉ có độ vài ba chục
bước, mà nó cũng chạy, vừa
chạy vừa reo lên : « Níp-níp-
no !... Níp-níp-no !.. » Phía bên
kia vách tường, Thằng con trai
ông hàng xóm ở sát cạnh
nhà tôi cũng la to lên đê nhái
thằng Ngọng : « Níp-níp-no !...
Níp-níp-no ! »

Tôi nghe mấy ông mấy bà
hàng xóm cười lên hăng-hắc !

Dọn cháo lên bàn, tôi và nó
ăn xong, nó bụng mâm và
chén bát ra bỏ ngoài sân bếp,
không rửa. Cái tật nó như thế
đấy nhưng không phải nó lười.
Đêm nào nó định đi đâu có
việc gì, thì nó chẳng có rửa
chén bát gì tất cả. Nó đi đă
đời, sáng hôm sau về mới rửa.
Tại vì thê mà có nhiều đêm,
mấy con mèo ở hàng xóm
nhảy vách tường qua giàn ăn
các miếng xương còn bỏ trên
mâm, rồi cắn nhau om-sòm,
làm đồ chén bát bừa bãi. Tôi
bực mình lắm, nhưng r้าย thằng
Ngọng không ăn thua gì. Sáng,
tôi la nó, nó dạ-dạ, hứa không
đê xương trên mâm như thế
nữa và hăm sê rình đánh con
mèo. Nhưng rồi đâu lại vào
đấy. Tại vì nó ham đi chơi
đêm, hơn là ham rửa chén bát.

Thết rồi, tôi cũng quen cái
tính của nó, thôi, thì mặc kệ,
nó làm gì nó làm tôi chẳng
hơi đâu mà rầy la nữa.

7 giờ, nó chạy ra tiệm mua
sẵn cho tôi một gói thuốc, đê
trên bàn tôi, vì nó biết ban đêm
tôi hay thức khuya và hút thuốc
nhiều. Xong rồi nó bảo tôi :

— Thưa cậu, con đi chợ một
chút thê nà thê nào.

Tôi gật đầu, cười. Tôi đã
biết, nó nói : « đi chợ », nghĩa
là đi chơi rong trong thành phố,
và « đi một chút » nghĩa là đi
sáng đêm.

Thế rồi nó biến mất.

Các bạn có thể tưởng-tượng
sáng hôm sau thằng Ngọng mét
với tôi chuyện gì không ? Nó
mua về cho tôi một tô hủ-tiếu,
tôi ngồi bàn ăn, thì nó đứng bên
cạnh bảo :

— Cậu ơi, đêm hôm qua ông
Nớn bà Nớn nại bối nẫn nhau
kinh-khủng, thê nà thê nào.

— Bối lẫn nhau, là bối thê nào ?

— Dạ, ông Nớn đòi ni-dị bà
Nớn, bà Nớn cũng đòi ni-dị ông
Nớn, thê nà thê nào. Rồi bà
Nớn nằm khóc thút-thít, thê nà thê nào.

Tôi làm thinh. Tôi không
muốn nghe những chuyện ông



Thằng Ngong

Lớn bà Lớn, nhèm tai quá.
Nhưng thằng Ngong cứ lải-nhãi
hoài :

— Cậu ơi, cậu biết không,
con vào tận trong sân, con núp
dưới cửa sổ phòng ngủ của ông
Nón, con nghe rõ hết đầu đuôi,
thế nà thế nào. Ông Nón mắng
bà Nón nà nhà quê, chỉ nò ăn
no mặc, diện quần áo cho ne,
son phấn noè-noet, chớ không
biết nàm gì hết, thế nà thế nào.

Bà Nón tức mình chì vào mặt
ông Nón, bảo thế này, thế nà
thế nào : « Ông nên nhớ rằng
ông nàm nên được cai chức
Ông-Nón, nà cũng nhờ cái con
này này ! Tôi không khéo chạy
chọt, o-bé chỗ này chỗ nọ, thì
ông đừng có hòng được chút
địa vị như ngày nay ông nghe
chưa ? » thế nà thế nào ? « Ông
đừng có nên mắt với tôi chớ. »
thế nà thế nào ?

(còn nữa)



* DỊP MAY HIẾM CÓ

Trong một tiệm buôn :

— Ô, cái bình này thì có gì đâu mà cô bảo là lạ và một
dịp may hiếm có. Tôi chả thấy gì là hiếm có hết.

— Thưa ông, tôi nói lạ và hiếm có là được ông mua cho
cái bình này, vì chủ tôi bảo rằng, nếu tôi bán được cái bình này
thì sẽ cho làm ở đây a.

NHƯNG

NĂM

CON

MÈO

TRONG

LỊCH - SỬ

★ Lâm-hưu-Ngân

(Tiếp theo P.T. 98)

Ất Mão (1773 Tây-lịch)

Lê-văn-Duyệt và Nguyễn-
Đức-Xuyên dùng mưu công
phá được bão (thành nhỏ
bằng đất, xưa gọi là bão) do
tướng Tây-Sơn Lê-Phong
chồng giữ.

Quí Mão (1783 Tây-lịch)

Nguyễn-Huệ và Nguyễn-Lữ
đánh tan 300 chiên thuyền và
20.000 viện quân Xiêm do
Chúa Nguyễn-phúc-Ánh điều
khiến ở vùng Mỹ-tho.

— Nguyễn-huỳnh-Đức bại
trận, bị Tây-Sơn sanh cầm.

— Dương-Công-Trừng đóng
quân ở Thủ Thiêm, bị quân
Tây-sơn đánh bại và bị địch
bắt.

Ất Mão (1795 Tây-lịch)

Tháng giêng, tướng Tây-
Sơn Trần-quang-Diệu đem
quân vào vây thành Diên-
Khánh do Võ-Tánh tận lực
cô thủ.

Tháng hai, Nguyễn-Phúc-
Ánh đe Đông-cung ở lại giữ
Gia-dịnh, đem quân ra cứu
Diên-Khánh. Trong khi ấy,
triều-đinh Tây-sơn rồi loạn,
quân thần nỗi dậy chống
nhau.

Dinh Mão (1807 Tây-lịch)

— Bùi-hữu-Nghĩa, hiệu
Nghi-Chi, chào đời năm Gia-
Long thứ 6, tại làng Long-
tuyền (Bình-Thủy, Cần-Thơ).
Ông là tác-giả kiệt phẩm Kim-
thạch Kỳ-duyên.

— Thiệu - Trị Hiền - Tô -
Chương Hoàng - đế Nguyễn -
Miên-Tông, con vua Minh -
Mạng, sinh ngày 11 tháng
năm Đinh - Mão (16-6-1807).

— Vua Chân-lạp Nặc-Ông -
Chân thắn phục triều-định
Việt-Nam, theo lệ 3 năm công
hiền một lần.

— Tà quân Lê-văn-Duyệt
trừ dứt giặc Mọi Đá vách ở
miền Lưỡng-Quảng.

Phan - huy - Chú đỗ khoa
Đinh-Mão, Mười hai năm sau
(Kỷ Mão, 1819), thi nứa
nhưng ông chi tú tài. Ông là
tác-giả bộ Lịch triều hiền -
chương loại chí, một bộ toàn
thư rất quan-trọng của Việt -
Nam, chia làm 10 phần gồm
49 quyển.

Đinh Mão (1819 Tây lịch)

— Nguyễn - huỳnh - Đức,
công thần vua Gia-Long, từ
trần, thọ 72 tuổi. Vua Gia -
Long truy tặng « Duy trung
dực vận công thần, đặc tiên
phụ quốc Thượng tướng
quân, Thượng trụ quốc, Thái
phó Quận công, thụy Trung
Nghị »

— Vua Gia-Long triều Tà
quân Lê-văn-Duyệt và Lê bộ
thượng thư Phạm-đăng-Hưng

vào nội điện, giao di-chúc và
ân cần dạy 2 người phò-âu.
chúa.

— Gia - Long, Thê-Tô-Cao -
hoàng-đế Nguyễn - Phúc-Ánh
băng hà ngày 19 tháng chạp,
niên hiệu Gia-Long thứ 18 (3-
2-1819), ở ngôi Vương 23
năm, ngôi hoàng-đế 18 năm,
thọ 58 tuổi, được táng tại
Thiên Thọ lăng thuộc làng
Định-Hôn (Hương-Trà).

— Tàu buôn Pháp Rose và
le Henri chờ hàng vào bến ở
cửa Đà-Nẵng.

Tân Mão (1831 Tây lịch)

— Năm Minh-Mạng thứ 12,
vua ta theo lời nhà Thanh,
đổi trấn làm tinh và đặt chức
Tông-đốc, tuân phủ, bồ chính
sứ, án sát sứ và lãnh binh.

— Tháng tư, Khắc trai Lý -
văn Phúc khi công cán ở Tân -
Gia-Ba, có soạn một bài phú
Hán văn để là Nghĩ vô danh
công tự thuật phú, đế tự
thuật thân thê mình. Ông còn
là tác giả tác phẩm bằng Hán
văn như sau : Tây hành thi
ký, Tây hành kiêm văn lục,
Việt hành ngâm, Việt hành tục
ngâm. Mân hành thi cáo. Học
ngâm tồn thảo v.v... Tác phẩm

Việt văn như : Tự thuật ký,
Bắt phong lưu truyền, Tây hải
hành chu phú. Nhị thập tứ
hiệu diễn-âm. Phụ châm tiễn
lâm v.v...

Quí mão (1843 Tây lịch.)

Đời vua Thiệu trị thứ 3.
Nguyễn đình Chiêu đỗ Tú tài
Khoa thi Hương trường Gia
Định. Ông là tác giả những
kiệt phẩm: Lục văn Tiên,
Ngữ tiêu văn đáp y thuật,
Dương Tử Hà mâu v.v... Từ
trần ngày 24 tháng 5 năm
Mậu tú (3-7-1888)

Ất mão (1855 Tây lịch).

Khởi đầu từ năm này đến
năm Đinh sứu (1877), tàu
Anh, Y-pha-nho, Pháp ra vào
mày-lan ở cửa Đà-nẵng,
cửa Thị nại (Bình-định) và
Quảng-យen để xin giao
thương, nhưng triều-định
nước Nam không chấp thuận.

Đinh mão (1867 Tây lịch).

Tháng 5, niên hiệu Tự
đức thứ 20, Phan bội Châu,
tự Hải thu, Sào Nam Tử,
chào đời trong một gia đình
bần nho ở làng Đan-nhiêm,
huyện Nam-dàn, tỉnh Nghệ
an, Trung-Việt. Cha là Phan
văn Phồ, mẹ là Phan thị
Thuần.

— Tháng 6, Thiếu-tướng
Pháp De la Grandière hội
hơn 1.000 quân ở Mỹ tho,
rồi định ngày kéo tới Vinh

long, An giang và Hà-tiên.
Cụ Lương Khê Phan thanh
Giản biết thè không chồng
nỗi giặc, dùng độc dược tuân
tiết, thọ 74 tuổi. Sau khi
Phan thanh Giản từ trần, sáu
tỉnh miền Tây hoàn toàn
thuộc Pháp.

Kỷ mão (1879 Tây lịch)

— Tháng 6, viên tân Thống
đốc Pháp Le Myre de Vilers
sang nhận chức ở Sài-gòn,
và Rheinart sang làm Khuân
sứ ở Huế thay Philastre.
Cũng trong năm này, Pháp
quân ra đánh Bắc Việt.

— Năm Tự-Đức 32, Nguyễn
Hiệp đi sứ Tiêm-La (Thái
Lan) về, trình với triều-định
về việc giao thương của Tiêm
la với các nước Tây-phương
Anh, Pháp, Phổ, Ý, Mỹ.

— Vua Thành-Thái, con
vua Dục-Đức, húy Bửu-Lân,
sinh ngày 20 tháng 2 (14-3-
1879).

Tân mão (1891 Tây lịch)

Tướng Pháp De Lanessan
sang làm Tông-đốc toàn
quốc, cho mở đường xe lửa
từ Phù-lặng-Thương lên dồn
Lang-sơn với mục đích ngừa
việc bắt trắc nơi biên-thủy.

Quí mão (1903 Tây lịch)

— Tháng 2, cụ Phan-Bội
Châu cùng Đặng-Thái-Thân
vào Quảng-Nam, ngang Huế

NHỮNG NĂM CON MÈO TRONG LỊCH SỬ

gặp Lê Võ từ Bình-Định về.
Vào đèn Quảng-Nam gặp Tiều
La Nguyễn-Tranh.

Tháng 3, cụ Phan-Bội-Châu
hội kiền Kỳ ngoại hẩu Cường-
Đài ở Huế.

Tháng 6, sau khi cùng vài
đồng chí lật Kỳ ngoại hẩu
lâm Minh chủ, cụ Phan trở
về Nghệ-An rồi thẳng ra Bắc.

Ất Mão (1915 Tây lịch)

Các nhà cách-mạng vùng
lên phá ngục Lao-Bảo.

Đinh Mão (1927 Tây lịch)

Nhượng-Tông Hoàng phạm
Trân, Phạm-tuân-Tài v.v... lập
Nam-dồng thư-xì, và Việt-
Nam Quốc-dân đảng do
Nguyễn-Thái-Học làm đảng

trưởng.

Kỷ Mão (1939 Tây lịch)

Quân đội Nhật chiếm đảo
Hải-Nam để án ngữ hải-phận
Bắc-Việt.

Tân Mão (1951 Tây lịch)

Ngày 9-1-1951, kháng-chiến
quân Việt-Nam và quân đội
Pháp dùng toàn lực giao tranh
quyết liệt khắp vùng Vinh-
Yên, Đông-triều và sông Đáy
(Bắc-Việt).

Quí Mão (1963 Tây lịch).

Đất nước Việt-Nam còn
chỗ cảnh chia đôi, lầy con
sông Bến-Hải là ranh giới đôi
miền.

LÂM-HỮU-NGÂN

Thuốc trị HO cao ho QUẢNG AN TIỀN

TRỊ : Ho cảm, ho dầm, ho khan, ho gió, đau cổ họng, ho nhiều
ban đêm mất ngủ. Mọi chứng HO của người lớn nên dùng thuốc ho Quảng
An Tiên.

Tổng phát hành : Lý Trác, nhà thuốc Quảng An Hòa
169 Lê văn Duyệt Saigon. (Có bán ở các đại lý Việt Hoa)
Kiểm nhận số 198 ngày 31-7-62

THUỐC TRỊ GAN Quảng An Hòa (số 1)

TRỊ : Đầu gai, yếu gan, yếu mật, táo bón, mất ngủ, ngứa, nổi mồ hôi,
nổi mụn ở mặt, ăn chậm tiêu.

Và khi hết bệnh, nên bồi bổ gan, dùng thuốc

BỒ GAN Quảng An Hòa số 2

Tổng phát hành : Nhà thuốc Quảng An Hòa 169 Lê văn Duyệt
Saigon, Lý Trác. (Có bán khắp nơi) Kiểm nhận số : 200 ngày 31-7-62

Thuốc Bồ Thận, Cường Thận Tinh, Quảng An Hòa

TRỊ : Đầu thận, suy thận, đau lưng, dài đêm, ủ tai, mờ mắt, bâng khayo
mỏi mè, di động tinh, suy yếu cơ thể, ăn ngủ thất thường. Tổng phát hành :
Lý Trác nhà thuốc Quảng An Hòa, 169 Lê Văn Duyệt Saigon. (Có bán ở
các đại lý Việt Hoa).

Kiểm nhận số : 196 ngày 31-7-62

sách báo mới

* Dư Hương

Thơ của Công Lam 41 bài, dày 62 trang. Giá 30\$. Tác-giả
xuất-bản Saigon.

* Mắt Cỏ

Thơ của Hoài-Lữ. 94 trang, giá 32\$ — Tác-giả xuất-bản —
Saigon

* Chân-dung Bình Định I

Của Trần-nhâm-Thân, Qui-nhơn. Tiêu-sử — Thơ Vịnh
Lăng-Miếu của hai vị danh-tướng của Gia-Long: Võ-Tánh và Ngô-
Tùng-Châu. Sách biên soạn công phu — 38 trang, giá 15\$.

* Reo biển, Thơ của Nguyễn-xuân-Thanh. Sóng Mạnh xuất-bản — In đẹp, giá 65\$

* Chim Quyên xuống đất. Tiêu-thuyết của Sơn-Nam Phù-Sa xuất-bản.

Truyện một thanh-niên miền Nam trên hai mươi tuổi vào
thời kỳ 1943 — 45, « đứng lên đáp lời Sông Núi ».

Truyện hấp dẫn — 210 trang, giá 42\$

* Thèses présentées à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris, par Võ-quang-Yến.

1ère Thèse : Contribution à l'étude des additions sur les
composés acetyléniques.

2ème Thèse : Propositions données par la Faculté.

Publiées par les Annales de Chimie. Masson et Cie, Éditeurs-
Paris.

Đây không phải là một «... Món quà vô dụng và khô-khan,
khác hẳn với các bài thơ của Thi-si...», như lời đề tặng khiêm-tốn
của tác-giả, mà là một dẫn-chứng về những khả-năng khoa-học
hiện-đại của một người Việt-nam không kém thua người ngoại-
quốc. Một bài kê-cứu đầy-dủ, minh-bạch, bồ túc vào những thí-
nghiệm hóa-học về các hợp-chất của Acetylène.

Chúng tôi xin thành thật gởi lời khen tặng nồng-nhiệt bạn
Võ-quang-Yến, Tiến-sĩ Khoa-học Pháp, và cộng-sự viên của tạp-
chí Phô-Thông.

NỤ CƯỜI

PHÒ-THÔNG

* Họa-sĩ Ngân-Hà



đi Đà-lạt nghỉ-mát



* Lạc-quyên mở thêm lớp học

(của Ô. Ng. v. Qui, Tân-An)

... Chúng tôi thành-thật tri-ân quí-ông trong Ban Lạc-quyên đã có nhiệt-tâm lo đến nền học-văn của tỉnh nhè.

Quí ông lạc-quyên tiền để cất bốn phòng học trường trung-học Tân-an, và ấn-định giá rõ-ràng — mỗi phụ huynh có từ 2 con trở xuống phải đóng 300 đồng, từ 3 con trở lên đóng mỗi con 200 đồng.

Nhưng trong những cuộc « giải-thích » quí ông hỏi tại sao các phụ-huynh học-sinh chẳng tích cực đóng góp ? Quí ông đã biết và đã nói : « đại-đa-số học-sinh là những con nhà nghèo » mà các ông lại còn ép bức, hăm dọa, những phần tử học-sinh nào không đóng tiền lạc-quyên sẽ được áp dụng một bản kỷ-luật sắt và sẽ mời vị phụ-huynh có con em đang học trong trường đi tới giới thầm-quyền !?

Chúng tôi thiết-nghĩ đối với những gia đình lao động, tiền công mỗi ngày chỉ đủ nuôi bữa thôi, thì số tiền 300 thật là to tát vậy ; nói thế không phải là chúng tôi chối bỏ việc làm của quí ông mà chúng tôi chỉ nhắm vào túi tiền của đại đa số phụ huynh có con em đang theo học tại trường trung học Tân-an thế thôi.

Bốn phòng học theo như quí ông đã tuyên bố chỉ cần lối 400.000 đồng mà mỗi học sinh phải đóng 300 đồng và với 1.600 học sinh quí ông sẽ thu được : $300 \text{ đồng} \times 1600 = 480\,000 \text{ đồng}$, số tiền này so với số tiền dự định để cất 4 phòng học nó cũng đã đủ. Như vậy là chúng tôi phải đóng góp tiền để mở 4 lớp học sao ?

Chúng tôi ước mong được quí ông giải thích về những ý-kien thiền cận của chúng tôi, và chúng tôi cũng xin nhấn mạnh rằng : « chúng tôi không chối bỏ những việc làm của quí ông mà chúng tôi chỉ muốn lạc-quyên là phải đúng với cái nghĩa lạc-quyên đồng nhứt như những cuộc lạc-quyên đã xảy ra hôm mấy tháng trước... »

● Tiếng Việt-Nam trên đài Phát-thanh

(của Ông Phan-Ngọc-Long, 4 Trần-Bình-Trọng Đà-nẵng)

Phò-Thông số 97 trong mục THƯ BẢN ĐỌC có thư của Ông Võ-dinh-L... KBC 4061 chỉ trích giọng nói người miền Nam đọc V thành D.

Theo tôi, chẳng phải nói người miền Nam đọc sai giọng mà người miền Bắc còn nói sai nhiều hơn mà Ông Võ-dinh-L... quên không nhắc đến. Những tiếng nào có chữ TR, S đứng đầu thì người Bắc Việt đều đọc thành CH và X tất cả. Ví dụ : Chiếc tranh treo chõ ấy choán chõ trông không được thì người Bắc Việt đọc ra là : chiếc chanh cheo chõ ấy choán chõ trông không được. Hay là : trông trăng trên trời sáng sướng quá thì đọc là : trông chõng chẽn chõi xung xúóng quá.

Như vậy, Bắc hay Nam, ở đâu cũng có người đọc sai giọng chứ chẳng phải riêng một miền nào...

Lời Tòa Soạn : Xin hoàn-toàn đồng-ý với bạn. Nhưng Ông Võ-dinh-L. chỉ yêu cầu các xúóng ngôn viên nên sửa đổi câu nói cho đúng theo giọng chính-thức mỗi khi nói trên Đài Phát Thanh trước muôn nghìn thính giả Việt-nam và ngoại quốc, chứ ô g ấy không có ác-ý chỉ-trích giọng nói địa-phương của mỗi miền. Mong bạn thông-cảm với ông Võ-dinh L.. KBC 4061.

* Hội độc-thân

của một nhóm Sinh-viên D.H. Luật, Y, Dược, Sài-gòn.

... Chúng tôi là một lũ con giai đà bị nhiều nàng Tiên bỏ rơi vì lý do túi không xu, không đủ điều kiện cung phụng những đồi hỏi của quý nàng, nên đã cùng nhau đồng ý quyết định xin lỗi dứa một chân trong hội độc-thân của cô Minh-Nguyệt, nhờ nhà Thor N.V. giới thiệu hộ... (Theo lời rao trong P.T. số 98). Chúng tôi rất mong sẽ được hân hạnh làm Hội viên trung-thành triệt-de...

của cô LTL, Nữ-sinh Pasteur, Saigon

... Xét rằng em thường bị tụi cao bồi ác-ôn tán dốc, làm em bức mình không thể tả, xét rằng em đã gặp một « Bạn trai » nọ là một cây si-linh gần như loạn óc..., xét rằng em đã chán những lời hứa bánh vẽ, và cảm tình vụn làm mất thì giờ học của em... em xin tuyên bố vào hội Độc-thân của cô Minh-Nguyệt nào đó trong

báo Phò-Thông đề được rảnh-rang. « dùi mài kinh sử » kéo kỳ Thi tú tài I năm nay què giò. Xin chị cho em biết địa chỉ trụ-sở để em hăng hái đến ghi tên ngay... Nhưng em cũng xin tuyên bố trước là em chỉ vào hội Độc-thân cho đến khi nào em không còn độc thân nữa.

Em : L.T.L.

Lời tòa-soạn trả lời chung. — Còn nhiều bức thư khác của nhiều bạn trẻ, Nam-Nữ, và nhiều ông già xin vào hội Độc-thân bằng những bài thơ thiết-thả thành-thót. Nhưng sự thật, thưa các bạn, không có hội độc thân nào cả. « Năm con Mèo và trụ sở hội Độc thân » chỉ là một truyện ngắn vui do cô Minh-Nguyệt tưởng tượng ra đó thôi.

* Đổi tên đổi họ

(của Ông Phạm-Nguyễn-A, Phan-Rí)

Nguyên họ thật của tôi là Phạm-Nguyễn-A; nhưng vì lúc trước trong việc thi cử tôi chỉ lấy họ Nguyễn-A mà thôi nên hiện-thời các con tôi khai sanh đều phải lấy họ Nguyễn hết. Nay giờ tôi muốn tôi và các con tôi đổi thành họ Phạm-Nguyễn, vậy phải làm thế nào cho hợp lý. Hiện giờ tôi ở tại Phan-ri Cửa (Bình-Thuận) mà quê-tôi ở Mỹ-Tho, vậy nếu phải xin điều chỉnh họ lại, có cần phải về tại Mỹ-Tho mà xin không? ...

Đáp : Ông phải làm đơn đưa lên Tòa án Mỹ-Tho, nơi sinh-trưởng của ông, và nói rõ lý-do muốn đổi tên đổi họ.

* Vòng ngoài 7 chữ, vòng trong 8 nghề

(của Ông Hỷ Trai, Mông-Lanh, Quế Sơn)

... Trong Phò-Thông số 95 mục Đ.B.B.D một bạn đọc có hỏi đến 7 chữ và 8 nghề trong câu Kiều :

« Vòng ngoài 7 chữ, vòng trong 8 nghề »

Theo thiền-kiến của tôi thì đại-ý câu ấy như sau :

Vòng ngoài bảy chữ là khi ra giao-thiệp đón tiếp khách hàng gáy « lầu-xanh » phải tùy-nghi áp-dụng 7 đức-tính sau đây đề dùy khách : Hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục (mừng, giận, thương, vui, yêu, ghét, muối)

Vòng trong 8 nghề là lúc vào « chung-dụng » với khách hàng họ cũng phải tùy-nghi áp-dụng 8 mánh khoé nhà nghề riêng của họ. Những mánh khoé này nói ra thô-tục, bì-đi lầm. Đây nguyên-văn một câu chữ Hán nói lên cái-nghĩa bóng của vài nghề trong đó.

Bất nựu-chiến giả, dụng trường kỳ cờ pháp

Như nựu-chiến giả, dụng kích cờ, thôi ba pháp...

不耐戰者用張旗鼓法

如耐戰者用擊鼓催花法



ĐẤP BẢN BỐN PHƯƠNG

★ Diệu-Huyền

KỲ NÀY KHÔNG CÓ PHỤ-TRANG NGOẠI-NGỮ NO SUPPLEMENT IN THIS ISSUE

● Vì kỳ này có một bài Pháp-ngữ không thể đăng được, nên đèn giờ chót chúng tôi tạm gác lại phụ-trương ngoại-ngữ.

● Pour une raison tout-à-fait indépendante de notre volonté, le supplément français-anglais est provisoirement supprimé dans le présent numéro.

● Because of an exceptional circumstance, there is no supplement in this issue.

PHÒ-THÔNG

* Ô. Đặng Hải, Huế.

Trâm : vật trang-sức, như cái que, bằng vàng, bạc, đồng... dùng để cài tóc đàn bà.

anh : giải, mũ.

Hồi xưa thi đậu Tiển-si mới được Vua ban cho áo mao và trâm cài tóc. Vậy theo nghĩa đen, những kè được đặc-ân ấy, gọi là trâm-anh. Những bậc trâm-anh được bồng lộc vua, và được hưởng những quyền cao chức ca. Do đó, danh từ trâm-anh được chi định tất cả những người quyền-quý, những thê-phicket danh-gia. Về sau này, người ta lại dùng hai chữ « trâm-anh » để chỉ những bậc phụ-nữ con nhà khuê-cács.

* **Cô HTC Tuy-Hòa** Nếu chưa có sự hoàn-toàn đồng ý của « chàng » bắt cứ vì lý do gì, thì việc hôn nhân làm sao thành được ?

* **Cô Lê-thị-Đ.** Thành-thật thưa với cha mẹ và cho cả người ây biết rằng cô nhất quyết không ưng-thuận. Không nên bỏ nhà trốn đi.

* **Ông Phú Hữu-Tô, Phan-Rang** Ông làm đơn đưa lên nhà cầm quyền địa phương, nói ý định của ông. Họ sẽ chỉ dẫn đầy đủ chi tiết.

* **Bà Vĩnh-Châu, Phan-dinh-Phùng Saigon**

Câu chuyện bà kê có người cầm bồng dung nói được, cũng không phải là lạ, không phải do sức huyền-bí linh thiêng của một vị Chúa hay vị Thần Thánh nào cả. Trong lịch-sử cũng đã có một truyện tích sau đây :

Crésus, một ông Vua lừng danh của xứ Lydie, vào khoảng 563 năm trước J.C. có một đứa con trai câm từ thuở bé. Năm 542, quân Perses của Vua Cyrus đền đánh chiếm thủ-khu Sarves và kéo ủa vào thành nội, định tìm bắt Crésus. Ngay lúc một bọn lính tiến tới, hoàng-tử câm đang đứng cạnh Vua, vì quá lo sợ, quá xúc động, bồng thét lên được một câu nói : « Đừng giết Vua Crésus, cha ta ! ». Dịch quân hoàng-hốt bỏ chạy tán-loạn vì họ đã biết hoàng-tử câm, bây giờ tự nhiên thấy hoàng-tử nói được, họ tưởng rằng Hoàng-tử có thần lực gì huyền bí lắm.

Trên là một chuyện lịch-sử có thật. Giảng-giải theo khoa học thì « thần-lực » đó chỉ là sự cảm-xúc quá mãnh-liệt gây ra trong thần kinh hệ, làm đảo lộn giác quan, khiến cho người câm có thể nói được, người mù có thể thấy được.

* Cô Diệu.Thanh, Châu-đốc

● Ngày 10 tháng 5, Nhâm-thân=13-6-1932.

● N.V. bị tù 2 lần. Năm 1937 ở tại Lao Hà-nội. Ở Lao Trà-Khê từ 1942 — đến 1945. Bị Nhật bắt và giam ở nhà Lao Nhật, Hà-nội, năm 1941.

● « Mồ-hôi nước mắt » đang in. Thành thật cảm ơn thư... Rất tiếc, không có ảnh. Xin lỗi nhiều. Thân mến.

* Bạn Lê-Dõng, Phú-Vinh

Mân-Tử là một học trò của đức Khòng-Tử, người nhà Châu, tên thật là Mân-Tồn, tự là Tử-Khiêm. Mân-côi mẹ từ nhỏ, cha lấy vợ khác, bị mẹ ghẻ không ưa, hành hạ, đe ăn mặc

đói khát, rách rưới. Trong lúc đó, 3 người con riêng của mẹ ghè lại được bà săn-sóc chu đáo. Một hôm cha trông thấy, động lòng, muốn đuổi vợ, thì Mẫn-Tử can : « Còn mẹ thì chỉ một mình con đói rách; nếu cha đuổi mẹ đi, thì cả 3 đứa em của con đều đói rách ». Mẹ ghè nghe thè, ăn-năn, từ đó về sau đòi-dãi Mẫn-Tử như con ruột.

* **Bạn LTK. Bình-Dương, T.D. Huế**

Rất tiếc không có ảnh. Xin hai bạn thông cảm. Mèn.

* **Ông Trần-h-Chất, Vientiane**

Có thể tự học Anh-ngữ, nhưng phải chọn sách, phải cương quyết, phải kiên-nhẫn. Đừng thôi chí 12 tháng chuyên cần có thể hiểu nhiều về văn phạm và biết khá nhiều tiếng Anh. Sau đó, nên tìm giáo-sư giỏi để học cách đọc và tập làm bài, nói chuyện.

* **Bạn Minh-Thủy, Trần-quý-Cáp Saigon**

Về vụ tạp chí B. K. mà ông chủ nhiệm là một nhân vật cao cấp của chính phủ, vừa bị cách chức, chúng tôi không biết rõ. Chúng tôi cũng không hiểu gì nhiều về « những hoạt động » và « tư-cách của tờ báo ấy ». Bạn cứ hỏi thẳng báo B. K.

* **Ô. Hy Dân, Phan-bội-Châu Huế**

« Hai cô hàng xóm bỏ đi tu ! »

Theo ý riêng của chúng tôi, thì « 2 cô » là vừa dù ý nghĩa thâm-trầm. Còn 3 cô, hay 4 cô, là thừa.

Thành thật cảm ơn thư ông.

* **Bạn T.N.B.L. Trương-Minh-Giảng, Saigon**

— Về vấn đề thi Tú-Tài, bạn nên hỏi nhà Trung-học Saigon. Dĩ-nhiên là người ta sẽ bắt buộc nộp chứng chỉ Tam-Nhi.

— 18-12 năm Nhâm-ngo : 23-1-1943, nhằm vào ngày Thứ Bảy.

— Về lớp Pháp-văn sẽ trả lời sau.

— Hu-en-Lan, hay lấm và đẹp lấm.

* **Bạn Hạnh-Ngọc, dệ II, Ph T.G. Cần-Thơ**

Muôn xuất-du-học, theo thè-thức hiện tại, cần phải khai rõ mục-dịch theo học i trường Đại-học nào ở ngoại-quốc mà trong nước không có. Ngoài ra, còn phải có nhiều bao-dâm về nhiều phương diện khác : nhân-sự, tài-chánh, lập-trường, v.v...

* **Toàn-thể Giáo-sinh, nguyên là Giáo-viên khóa 2I nhân-viên Ty Tiêu-học VĨnh-Long.**

Chúng tôi nhận được thư của các bạn than phiền về việc chưa linh được lương từ ngày 8-9-1961, nhưng thư không có ký tên. Chúng tôi không thể đăng được. Vậy các bạn nên gửi lời khiếu nại lên thẳng ông Bộ-trưởng Bộ Q.G.G.D.

* **Bạn Ngọc-Hoa-Huyền, Điện-Bàn, Q. Nam**

• « Trục Bá-Linh — La-Mã — Đông-Kinh » là danh từ chỉ định cuộc liên-minh Đức — Ý — Nhật để gây chiến tranh xâm-lăng với mục-dịch làm bá-chủ hoàn-cầu, trong hối Đệ-nhị Thế-chiến 1939-1945. Chữ « Trục » là dịch theo chữ « Axe » (Axe Berlin - Rome - Tokyo).

• **Châu Mỹ la-tinh** (Amérique latine) là những xứ ở Trung Mỹ và Nam-Mỹ đã bị người Espagnols và Portugais chinh-phục như Brésil, Argentine, Chili, Pérou, v.v... (Người Espagnols và Portugais thuộc về giống người Latins). Bắc Mỹ (Canada và Huê-Kỳ) thì gọi là Châu-Mỹ Anglo-Saxonne (Amérique Anglo-Saxonne) vì đã bị giống người Anglais chinh-phục.

* **Cô Diệu-Hiền, An-Lộc.** Phòng mạch của B. S Anh-Tuân ở 360 Lý-Thái-Tô Sài-gòn.

* **Ô Hà-văn-Minh Sài-gon**

Attila, sách Tàu dịch là Hốt-tắc-Liệt.

Gengis Khan, sách Tàu dịch là Thành-Cát-Tư-Hãn

Attila là vua của bộ lạc Hung-nô (432 — 453) đi chinh phục và tàn phá từ Á sang Âu, đền cà nước Gaule (là nước Pháp hiện nay), bị thua trận tại xứ này, quay về đóng binh trên sông Danube, chết tại đây.

Gengis Khan hoàng đế đầu tiên của Mông-Cô (1160 —