

PHÒ-THÔNG

TẠP - CHÍ

GÓP PHẦN XÂY-DỰNG VĂN-HÓA VIỆT NAM
PHỐ-BIÊN VĂN-HÓA ĐÔNG-TÂY KIM-CỔ

Giám-đốc, Chủ-bút: Nguyễn-Vỹ

Tòa-soạn: 233, đường Phạm-Ngũ-Lão, Saigon — Đ.T. 25.861

NĂM THỨ V * số 90 * 15-10-62

- 1.— *Sự quan-hệ giữa văn-hóa và ca vũ-nhạc* Nông-Bằng-Giang 6 — 12
- 2.— *La bàn, thuốc súng, chữ in* Nguyễn-Triệu 13 — 16
- 3.— *Căn nhà của Tuần (truyện ngắn)* Hà-Thy 17 — 21
- 4.— *Cuộc bài trừ bệnh Ung-thư* Võ-quang-Yên 22 — 30
- 5.— *Chiều nghĩa trang (thơ)* Ngạc-Lam-Huyền 31
- 6.— *Cụ bà Phan-Bội-Châu* Thiện-Sinh 32 — 38
- 7.— *Lá vàng (thơ)* Tâm-Tinh 39
- 8.— *Kẻ thù số 1 của Phụ-nữ* Christa Abel 40 — 41
- 9.— *Giang-sơn Việt-Nam: tỉnh Phú-Yên* Nguyễn-dinh-Tư 42 — 50
- 10.— *Nhân vật xuân thu* Thiếu-Son 51 — 56
- 11.— *Xem triển lãm tranh dự thi lịch Esoo* Châu-Giang 57 — 59
- 12.— *Danh nhân thế-giới: Charlie Chaplin*. . . Té-Xuyên 60 — 67

- 13.— *Một giấc mơ hoa* Duyên-Hồng 68 — 73
- 14.— *Tình tha-hương (thơ)* Nguyễn-văn-Còn 74 — 75
- 15.— *Tuần, chàng trai nước Việt* Nguyễn-Vỹ 76 — 82
- 16.— *Sắc hồng thắm (thơ)* Hương-Nguyễn 83
- 17.— *Phê bình sách mới* Thàm-thệ-Hà 84 — 90
- 18.— *Mình ơi!* Diệu-Huyền 91 — 98
- 19.— *Thơ « Hoang-vu » dịch* Đặng-Công-Thắng 99 — 101
- 20.— *Xã-giao theo đời sống mới* Tân-Phong 102 — 107
- 21.— *Cái chết của Néron (truyện dịch)* Tô-Thùy-Yên 108 — 113
- 22.— *Lời ngược (truyện dài)* Nguyễn-Vỹ 114 — 119
- 23.— *Mồ hôi nước mắt* Lý-Chân 120 — 121
- 24.— *Thư bạn đọc* Phò-Thông 122 — 130

* Ngoài những bài ký tên Nguyễn-Vỹ, Diệu-Huyền, Tân-Phong, Tạp-chí PHÒ-THÔNG không chịu trách nhiệm về các bài lai cảo của các tác-giả khác. (Theo thề-lệ chung của các tạp-chí quốc-tế).

* Bài lai cảo không đăng, không trả lại.

- Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiện trích đăng những bài trong tạp-chí PHÒ-THÔNG, nhưng yêu-cầu đề rõ xuất-xứ: « Trích Tạp-chí PHÒ-THÔNG » và đừng viết tắt.
- Cấm trích, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
- Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays. Copyright by PHÒ-THÔNG, printed in Việt-Nam.

SỰ QUAN HỆ GIỮA

VĂN - HÓA



va

CA VŨ - NHẠC

★ NÔNG-BẮNG GIANG
(Tokyo)

NHÂN đoàn ca-vũ-nhạc Việt-Nam đến Nhật-bản trình diễn, tôi muốn nói một vài cảm nghĩ của tôi sau khi đã xem qua lần ra mắt đầu tiên của họ tại TOKYO YOMIURI HALL ngày 9-9-1962. Tôi không có tham vọng viết bài này để phê-bình về nghệ-thuật ca-vũ-nhạc, vì tôi tự biết tôi không hiểu nhiều về bộ môn này lắm, nhưng không vì thế mà tôi không biêt thường thức nghệ-thuật ca-vũ-nhạc. Tôi đã được nhiều dịp thường-thức qua tài nghệ của nhiều phái đoàn văn nghệ quốc-tế như Nhật, Philippines, Brezil, Spain, Mexico, Pháp, Mỹ, Nga... qua những lần trình diễn về đại nhạc hòe tấu, kịch nghệ, Opera, dân vũ...

Viết bài hôm nay, ngoài ý muốn của cá nhân tôi, còn có cả ý muốn của một số đồng anh em sinh-viên khác. Đối với nghệ thuật ca-vũ-nhạc, tôi không có cao vọng nghiên cứu để tự tìm cho tôi một thú vui sống, trong cuộc đời tình cảm, mà tôi chỉ dùng nó để làm phương tiện tiêu khiển, và giải trí trong những lúc tôi cảm thấy đơn độc, những khi vui say, hoặc những lúc thấy rãng cần phải đắm hồn trong im lặng. Tôi mê say nó nhưng không mấy khi tôi nói về nó, vì nó không là hướng đi của tôi. Đấy là một điều đáng tiếc.

Nhưng hôm nay tôi lại nói đến nó, không phải vì nghệ thuật của nó mà chính vì tinh thần văn-hóa của nó. Vì văn-nghệ

SỰ QUAN HỆ GIỮA VĂN HÓA VÀ CA VŨ NHẠC

cũng là một phần của văn hóa hướng chúng ta đến con đường THIỆN, MỸ. Văn nghệ là những gì thuộc về tình cảm, trái lại văn-hóa bao hàm cả hai phần tình cảm và lý trí. Lý trí bao giờ cũng có khuynh hướng đưa chúng ta đến mục diêm của Chân và Tiết. Mà tinh thần văn-hóa ấy là gì nếu không phải là mục đích «truyền bá trí thức trong đại chúng, nâng cao trình độ văn-hóa của quốc dân» như nhà văn Nguyễn Vỹ đã viết trong Phồ Thông số I, bộ cũ. Với mục đích «nâng cao trình độ văn-hóa của quốc dân và truyền bá trí thức trong đại chúng» tưởng cũng đã là trách nhiệm nặng nề khó khăn rồi, huống hồ di tuyên truyền văn-hóa quốc dân ra ngoại-quốc. Trong tinh-thần tuyên-truyền văn-hóa ấy, thử xét xem «Phái đoàn văn-hóa Việt-Nam» đã làm được gì trong những ngày đầu lưu diễn tại Nhật-bản.

Từ lâu chúng tôi đã được tin « Phái đoàn văn-hóa Việt-Nam » — tin đăng ở Nhật báo dưới danh nghĩa Vietnamese Cultural mission — sẽ đến Nhật bản trình diễn, và « Phái đoàn văn-hóa Việt-Nam » này lại được

sự giúp đỡ của tòa đại sứ Việt-Nam tại Nhật-bản, hội Việt-Nhật và nhật báo YOMIURI SHINBUN. Một điều làm chúng tôi hơi ngạc-nhiên là chúng tôi không hề được sứ quán Việt-Nam, và hội Việt-Nhật thông báo về tin đến của « Phái đoàn văn-hóa Việt-Nam » này, vì từ bấy lâu nay hai cơ quan này vẫn thường liên-lạc với sinh viên chúng tôi trong văn-dé văn-hóa. Thật là một điều rất đáng tiếc đối với sinh viên quốc ngoại chúng tôi, những người đang đặt tất cả tâm-trí vào việc «truyền bá trí thức trong đại chúng và nâng cao văn-hóa quốc dân». Sự kiện ấy chứng tỏ xem như là một hiện tượng địa chấn thường xuyên đã xảy ra ở Nhật-bản, nên chúng tôi không bở ý định đến thường thức tài-nghệ của họ, trong mục đích tuyên-truyền văn-hóa cao đẹp ấy. Vì chúng tôi, những sinh viên quốc ngoại bao giờ cũng đặt tất cả những cảm tình riêng biệt đối với những người đồng hương, nhứt là những người đã tự đặt cho họ một trách nhiệm cao đẹp như việc tuyên-truyền văn-hóa Việt-nam tại Nhật-bản.

SỰ QUAN HỆ GIỮA VĂN HÓA VÀ CA VŨ NHẠC

Đến rạp **YOMIURI**, điều thất vọng đầu tiên của tôi là nhận thấy rạp quá nhỏ, và khi nhìn qua lối kiến trúc cũng như màu sắc ghê nệm, tôi không ngờ rạp này lại thăm niên như thế. Điều nhận xét của tôi không phải là không đúng lắm, vì trong lúc trình diễn, màn kéo không chạy, nghệ thuật ánh sáng quá kém, và sàn sân khấu quá xấu đến cái độ tồi tệ, chẳng những đã xắn-xùi mà còn bị nhiều lỗ hổng. Điều ấy chứng ta cũng không thể than phiền được, vì đây có phải là rạp hát chuyên nghiệp đâu, mà nó chỉ là một công đường thăm niên của tờ nhật báo **YOMIURI**.

Tấm chương trình của đêm trình diễn viết bằng ba thứ tiếng Nhật-Anh-Việt với những hàng tựa lớn.

*Vietnamese cultural mission.
Phái đoàn văn hóa Việt-nam*

*Vietnam Artists troupe
Việt-nam Geijutsu dan
Đoàn nghệ thuật Việt-nam.*

Chương trình chỉ ghi những màn dân vũ, mà không ghi những phần đơn ca, có lẽ đây

là phần phụ thuộc chặng ? Phần dân vũ gồm những màn : múa nón, gieo mạ, nhảy trống, múa lên đồng cốt, múa quạt, múa mopies... Bộ ba hợp ca, nhảy với chúng tôi, (**vocal trio, dance with us**) và những màn trình diễn của Trần Văn Trạch... Ngoài ra còn có những phần độc tấu về trống và đờn cò với cái tít rất là hách : **Instrument solo Vietnamese jazz performance.**

Bỡ ngỡ đầu tiên đã đến với tôi, khi bắt đầu bằng những màn dân-vũ lạ mắt. Những vũ điệu như giặt lụa, múa nón, múa quạt, có lẽ tôi đã xem qua hàng chục lần ở đây rồi, nhưng hôm ấy tôi vẫn nhận thấy khá đẹp. Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng phái đoàn đã đem sự mê tín mù quáng của người dân quê như lên đồng cốt trừ tà ma, làm dân vũ để trình diễn dưới hình thức tuyên truyền văn-hóa nước nhà tại Nhật-Bản. Trong màn dân-vũ này tôi đã nhận thấy những động tác chậm, rời dột ngọt nhanh dần, nhanh đến độ cuồng loạn, hồn đảo mà chính tôi đã phải ôm bụng cười, vì trong những động tác diễn dại ấy, tôi đã bắt gặp những nhịp điệu của vũ điệu twist và mambo.

Những màn dân vũ, với những động tác chậm nhanh không đều, đã làm cho tôi liên tưởng đến những bước chân chậm chậm, trên khắp các nẻo đường Saigon, và những phản ứng nhiệt vong của người Việt-nam, qua những lần nỗi dậy quyết liệt để chiến đấu với kẻ thù của dân tộc, và để phản đối những gì đi trái với nguyện vọng chính đáng của dân ta. Trong một vài phút, tôi đã đắm hồn trọn vẹn chìm sâu vào lòng thời gian, qua những màn dân vũ. Nhưng lối hóa trang Trung-hoa của nam nữ nghệ-sĩ trong những màn vũ ấy, đã làm cho tôi có ý nghĩ là tôi đang xem đoàn văn-nghệ Trung-hoa hơn là Việt-nam.

Tờ nhật báo *Anh ngữ, THE MAINICHI DAILY NEWS*, ra ngày 12-9-1962 đã phê-bình những màn vũ này, tưởng cũng không phải là một điều quá đáng. Khi nhìn qua lối hóa trang của màn dân vũ « múa mopies », « nhảy trống », với những chiến sĩ cầm lao nhẹn, những người con gái cầm cung, và từ những động tác chậm, dusat, tiếp theo những cử động dột ngọt nhanh, thô bạo, đã cho tác

giả Michael Lombardi có những cảm nghĩ về ảnh-hưởng sâu đậm của hai nền văn-hóa Án-đô, Trung-hoa trong văn-hóa Việt-Nam.

Trong phần thứ hai của chương-trình trình-diễn, cho tôi một cảm nhận về một vài nét sống động của xã hội Việt-nam trong hoàn cảnh hiện tại, giả như màn trình diễn của bộ ba hợp ca hòa tấu (bass, guitar, trống). Có lẽ đây là màn lộn xộn nhất, một sự hòa hợp giữa mới và cũ. Một bài hát vui nhộn mà mười năm trước đây, có lẽ là đề tài đã được khai thác ở một vài khía cạnh nào đó trong cuộc đời của các me tây. (... ôi rừng mai rừng me, cô mặc áo thắm cô che dù hồng... Cô lấy chồng tây đen). Cũng ở màn này, tôi nghe thấy được những gì mà người miền nam mê thích (vọng cổ), và những điệu vũ đang thịnh hành như twist, mambo...

Chính vì sự hỗn độn ấy, nếu chỉ nêu đơn trình diễn ở các phòng trà hoặc, quán rượu ở Việt-nam, tôi nghĩ có lẽ được hoàn nghinh nhiều hơn là đơn cái hỗn độn ấy trình diễn ở

ngoại-quốc, trong đêm đầu tiên ra mắt công chúng tại Nhật-bản, nhất là dưới hình thức ấy còn có sứ mệnh tuyên truyền văn-hóa nứa. Màn này cũng như màn trình diễn của một anh bạn nghệ-sĩ nọ, bằng lối bắt chước, giả tiếng chó cắn nhau, mèo, heo kêu.. đã bị tác giả **Michael Lombardi** phê bình một cách khắc khe. Tác-giả **Michael Lombardi** đã tỏ vẻ phẫn nộ, khi xem hai màn giải trí tiêu khiển rẻ tiền này của phái-doàn văn-hóa Việt-nam.

Và tác giả **Michael** đã đặt ra vấn đề dùng danh-từ không thích hợp của «Đoàn nghệ thuật Việt-Nam», dưới danh nghĩa «Phái-doàn văn-hóa Việt-Nam».

Ở đây tôi cũng nhận thấy lời phê bình

của **Michael Lombardi** không phải là không có lý. Tôi tán đồng quan điểm của tác giả **Michael Lombardi**, vì tôi cảm thấy người ta đã lạm dụng danh-từ văn-hóa rất nhiều. Tôi cảm thấy điều ấy trước khi tôi xem trình diễn, vì dưới hình thức tuyên truyền văn-hóa, « Phái đoàn Văn-hóa Việt-Nam » còn có mục đích khác. Vì nếu chỉ với mục đích tuyên truyền văn-hóa thì việc gì phải đến đóng vở đề trình diễn thường xuyên ở hộp đêm **MIKADO**. Trình diễn xen kẽ với các ban vũ nhạc khác.



↑ Buổi họp mặt của Đoàn nghệ-sỹ Việt nam và sinh viên Việt-nam tại Nhật-bản.

Chúng tôi không quá khắc khe phê bình như tác giả **Michael Lombardi**, vì chúng tôi đã cảm thông được những khuyết điểm đó một phần nào, nhưng chúng tôi rất bất mãn, về thái độ tuyên truyền văn-hóa Việt-Nam, tại Nhật-Bản của phái đoàn này. Sinh viên quốc nội, và sinh viên quốc ngoại chúng tôi, là những người đang, và sẽ chịu trách nhiệm rất nhiều về tương lai của nền văn-hóa quốc-dân, nên chúng tôi có quyền phẫn nộ, bất mãn, chống đối những ai đã có thái độ tuyên truyền văn-hóa không đúng đắn. Vì thái độ tuyên truyền văn hóa ấy vô tình hay hữu ý đã làm cho sinh viên quốc ngoại chúng tôi tự cảm thấy hổ thẹn, không những chỉ là cái nhục riêng rẽ của sinh viên quốc ngoại chúng tôi, mà tôi nghĩ nó là cái nhục quốc thể, đối với một dân-tộc đã tự hào, hanh-diện với một lịch-sử văn-hóa bốn nghìn năm.

Những khuyết điểm của « Phái đoàn Văn-hóa Việt-Nam », có lẽ phần lớn đều do ban tổ chức. Ban tổ chức không có một tấm chương trình rõ ràng, những màn đơn ca đã trình diễn không

có ghi ở tấm chương trình phát cho khán giả, và khi các nữ ca sĩ ra máy vi-âm hát, không có một lời giới-thiệu nào của ban tổ-chức. Giả như ban tổ-chức phải giới-thiệu nữ ca sĩ X... sẽ đơn ca bản Y. chẳng hạn. Ban tổ chức cũng không giới thiệu một vài câu để có thể nói lên ý nghĩa của toàn bài hát. Chính vì khuyết điểm ấy, nên ngay đến như tôi mà còn lờ mờ về những bài hát ấy thay, nói chi đến người ngoại-quốc. Khi nghe những bài hát trống quan... lên đồng.., người Nhật đã bảo với chúng tôi nghe như tiếng Ấn-độ. Cũng chính vì khuyết điểm này mà tác giả **Michael Lombardi** đã phê bình một cách buồn cười, **Michael Lombardi** bảo rằng những màn vũ thường bị đứt khoắng, có lẽ để cho các cô thay đồ trang phục; giả như thường thường cứ giữa những màn vũ, lại có một cô mặc áo dài ra trước máy vi-âm, lúi lo những con số bình-dân Việt-nam. Thật là buồn cười, các nữ ca-si cố gắng trình diễn bài hát mà **Michael Lombardi** lại bảo là «lúi lo», thì quả thật là một điều

hiều lầm đáng tiếc. Một bài hát buồn lê thê đã được nữ ca-si cố gắng trình diễn bằng một giọng trầm buồn lặng, nhẹ dâng lên tâm hồn tôi một cảm giác buồn tê tái, tôi cảm nghe như tiếng nức nở của lá thu rơi. Một người Nhật khác đã tỏ ra nhiều thông cảm hơn, nên đã hỏi chúng tôi : « Tại sao lại có một tâm sự buồn da diết như thế ? ».

Ngoài những khuyết điểm trên, chúng ta còn nhận thấy kỹ thuật ánh sáng quá kém, nghệ thuật trang trí sân khấu gần như không đề ý tới, tất cả mọi hoạt cảnh đều có tính chất thiên-nhiên. Những động tác của nam nữ nghệ sĩ trong những màn vũ chưa được điều luyện lắm, những sự rời rạc, lộn xộn trong khi chuyển biến, làm cho khán giả cảm thấy thiếu tính chất và màu sắc nghệ-thuật. Phần lớn những màn dân vũ của « Phái đoàn Văn-hóa Việt-Nam » trình diễn, không biểu hiện được những gì gọi là văn-hóa Việt Nam đối với đại chúng, mà nó chỉ nói lên một vài ảnh hưởng sâu đậm của văn-hóa Trung hoa, Ấn-độ trong văn hóa Việt-Nam qua lối hóa trang của họ.

Chúng tôi cũng biết Ca-vũ-Nhạc cũng là bộ môn của nghệ thuật, nhưng không phải vì thế mà bất cứ loại ca xướng nào, vũ điệu, âm nhạc gì cũng được

gọi là nghệ-thuật. Trong tinh thần nghệ thuật của ngành ca-vũ-nhạc, tôi nghĩ đoàn Ca-vũ-Nhạc Việt-Nam dưới danh hiệu là «Đoàn nghệ-thuật Việt-Nam» tưởng cũng đã là quá đáng rồi, huống hồ lại lấy danh nghĩa là « Phái đoàn văn-hóa Việt-Nam ».

Trong tinh thần tuyên truyền văn-hóa Việt-Nam tại Nhật bản của « Phái đoàn văn-hóa Việt-Nam », chúng tôi cảm thấy thất vọng rất nhiều. Chẳng những chúng tôi thất vọng vì tính chất nghệ-thuật của nó, mà chúng tôi còn cảm thấy bất mãn vì thái độ tuyên truyền văn-hóa. Ở đây, chúng tôi hy vọng những ai có tham vọng tuyên truyền, nâng cao văn-hóa quốc dân, hãy có thái độ đúng đắn hơn. Vì mục đích của văn-hóa là gì nếu không phải là khuynh hướng, nhằm phô biến, khai phóng, bồi bồi cho bản tính tự nhiên, để có thể nâng cao trình độ dân-trí từ chỗ dã man đến ba mục tiêu chính của Chân, Thiện, Mỹ, ngũ hẫu thực hiện một sinh hoạt xã hội cao hơn, để có thể hủy diệt những điều hổ thẹn hiện tại đang đè nặng trong tâm hồn của chúng ta, vì trình độ văn-hóa thấp kém của dân-tộc chúng ta.

NÔNG-BẮNG-GIANG
(Tokyo, 10-9-62)

LA - BÀN thuốc súng CHỦ - IN

là những thứ
của Trung-Hoa
phát-minh đầu tiên

★ NGUYỄN TRIỆU

Hồi tưởng lại khi còn niên thiếu, tôi có được coi một tờ báo Quảng-châu đã viết mấy câu này :

Ngoại quốc dùng thuốc súng chế tạo ra đạn để đánh giặc, Trung-quốc chỉ dùng làm pháo đốt kính Thần và khoe khoang ngày Tết. Ngoại-quốc dùng Kim-La-bàn đi hết bờ nọ sang bờ kia.

Trung-quốc chỉ dùng nó cắm hướng nhà và xem đắt đẽ mồ mả... Ngoại-quốc dùng thuốc phiện trị bệnh, Trung-quốc thì ăn nó như cơm... Ngoại-quốc đánh mà-chược đẽ tiêu-khiền, Trung-quốc thì lấy nó đẽ ăn thua sát-phạt lẫn nhau... Đáng tiếc những vật như la-bàn và thuốc súng, chính mình phát minh ra mà tự mình không biết lợi-dụng, chỉ biêt' dùng làm trò chơi, trong khi người ta dùng nó vào việc lớn, vân-vân... »

Mấy câu cảm khái nhẹ-nhang và thầm thiết làm sao !

Cứ theo sách Tàu thì La-bàn, thuốc súng, chữ in, cho đến cả nghề làm giấy nữa, đều là vật đẽ ra ở Trung-quốc từ chín mười thế-kỷ trước, rồi sau truyền sang Âu-Châu mới được thực dụng lớn lao, vì thế mà nhà danh-sĩ H. G. Wells soạn bộ « Thế giới sử cương » đã viết rằng : Trung-quốc ở trong Thế-Giới thật đã có một hồi lâu dài, giữ được địa-vị tiên-tiến, mãi đến ngàn năm, tới khoảng hai thế-kỷ 15 và 16, Tây-phương tìm được Mỹ-châu và mở mang nghề in mà truyền rộng tư-tưởng, sách vở về giáo-dục và khoa-học, mở

ra một kỷ-nghuyên mới, bấy giờ Trung-quốc mới thụt lùi lại sau người ta. »

Vậy thử tìm xem lai-lịch mấy món phát-minh quan-hệ ấy, hẳn cũng là một việc có ích cho sự trí-thức.

Theo Giáo-sư Trúc-khả-Trinh đã viết trong « Đông-phương tạp-chí » hồi đó, việc người Tàu dùng kim Chỉ-Nam tức là La-bàn để nhắm phương-hướng đi bắc, thấy chép trong bút-ký của Châu-Húc đời Bắc-Tống (917-1126) là lần thứ nhất.

Song Diêu - thiệu - Hoa làm quyền « Bản-quốc lịch-sử » cho lớp Trung-học, có nói rằng từ đời chiến-quốc người ta đã biết tìm ra công dụng của từ-thạch (磁 石) có tính hút sắt. Về sau có người nhân đó chế tạo ra La-bàn, đến đời Bắc-Tống mới thông-dụng cho các thày địa-ly và những tàu và thuyền-bè đi bắc, tìm ra phương-hướng, không bị lạc. Thuở xưa, không phải viết chữ từ (磁) như bây giờ, mà viết chữ 慈 lấy ý là bà từ-mẫu dắt con đê ví như từ-thạch hút sắt. Trong sách « Lã-thị Xuân-thu » đã có chuyện « Từ-thạch triệu thiết »

(慈 石 召 鐵) (đá nam-trâm vòi sắt chạy lại) xem thế thì rõ Trung-quốc phát minh ra công dụng của từ-thạch đã lâu đời lắm vậy...

Song người ta cũng có thể tin rằng Trung-quốc chế-tạo ra La-bàn vào khoảng thế-kỷ thứ 10. Đến thế-kỷ 12 mới do người A-Rập truyền sang châu Âu. Từ đây, người Ý, người Bồ-Đào-Nha, người Y-pha-nho mới có vật xem hướng đi bắc mà ra ngoài vòng Địa-Trung-Hải.

Sau Kha-luân-bố (Christophe Colomb) tìm ra Mỹ-châu cũ g nhờ La-bàn.

Giáo-sư John Fiske chép sử Bắc-Mỹ-châu nhìn nhận rằng lúc bấy giờ, nếu ông Kha-luân-bố không có La-bàn, thì giữa bắc mêt-nông, biết đâu là phương-hướng nhất định mà đi, và cõi đất liền mới, sao mà phát-hiện ra được.

Nếu theo sử ta, thì nước Tàu từ đời nhà Chu, đã biết dùng chỉ-nam-châm. Lúc ấy họ Việt-Thường sai sứ đem cõi chim trĩ, rồi quên mất đường về, Chu Công cho xe chỉ-nam đưa về bản-quốc.

Xe chỉ-nam tức là La-bàn chứ gì!

Đến như thuốc súng, gốc, tách phát-minh chế-tạo tự đời nào, Trúc-khả-Trinh và Diêu-thiệu-Hoa đều chịu không thể khảo-cứu... Duy đến đời Bắc-Tống, thấy trong « quan-thư » là sách của nhà Vua sai làm, có chép cách thức chế-tạo thuốc súng. Qua đời Nam-Tống (1227-1271) có Ngu-doân-Văn từng dùng giấy gói chặt lưu-hoàng và than bột làm ra pháo, dùng đẽ đánh giặc. Rồi Ngụy-Thắng lại chế bắc xa bắn đạn đi xa hơn hai trăm bước.

Đời Lý-Tôn có người chế ra thứ đạn, gần như lựu-đạn đời nay, nhồi thuốc pháo trong ống tre to, châm ngòi mà ném qua trại giặc.

« Quan-thư » nói trên, tức là bộ sách « Võ Kinh Tông yếu » của Tăng-công-Lượng ở đời Bắc Tống vâng mạng Vua sai làm. Trong sách có chép cả phương pháp làm thuốc súng, cốt nhất là Diêm-tiêu, lưu-hoàng và than cùi tán nhỏ ra.

Thuốc súng truyền sang Mông-Cồ trước hết.

Rồi nó theo Thành-Cát-Tư-Hân (Gengis Khan) sang Âu-châu đánh Áo, đánh Nga; quân Mông-cồ đã dùng cái lợi-

khí của Trung-quốc đã phát-minh đó đánh bên địch, thành ra thuốc súng truyền qua Tây-phương.

Có nhiều nhà Khảo-cứu Tây-phương không chịu nhìn-nhận điều ấy, nói rằng từ đời La-Mã, Hy-Lạp xưa kia, Tây-phương đã từng biết dùng thuốc súng rồi !

Về nghề in, ai không nghĩ Gutenberg (1397-1468) là ông-Tồ phát-minh ra lõi khắc rời từng chữ, sắp lại thành bản. Nhưng Trung-Quốc bảo rằng trước Gutenberg những 400 năm, họ đã biết lõi in hoạt-tự (chữ rời) rồi !

Đời Tống-nhân-Tôn, (thái-tử Phật-Mã 1038) có người tên là Tất-Thắng (畢昇) dùng keo nắn lại mà khắc từng chữ rời, đẽ trên lửa cho khô đi, rồi sắp lại trên bản sắt mà in rất mau chóng.

Quả thế thì Tất-Thắng đã đi bước trước Gutenberg, nhưng lạ sao người Tàu không biết lợi dụng và mở mang cách in như thế để chỉ đến đời Mân-Thanh cũng vẫn còn phải khắc bản gỗ chậm chạp và tốn nhiều công-phu !

Cá nghệ làm giấy, cũng là phát-minh từ Trung-quốc.

Giáo-sư Trúc-Khà-Trinh, trong một bài nói về Trung-Quốc đã đóng góp vào thế-giới khoa-học những gì? Quả-quyết rằng nước Tàu biết làm giấy trước nhất Thiên-hạ...

Niên-hiệu Nguyên-hưng răm đầu vua Hòa-dẽ nhà Đông-Hán, (tức là năm 105 theo Tây-lịch) có người tên là Sái-Luân nghĩ ra cách dùng những vải cũ, giẻ rách chẽ-tạo thành giấy. Cứ theo bác-sĩ T.F. Carter nước Mỹ, — ấy là lời Trúc-Khà-Trinh nói — đã điều-trá, thì hồi thế kỷ thứ 2, ở các miền Tây-Vực Lâu-Lan đã có giấy Tàu phát-hiện. Qua thế-kỷ thứ 4 truyền đến Thổ-lỗ-phiên, thứ 5 truyền đến Tân-cương, thứ 8 đến A-thích-Bá (Arabie). Mãi thế-kỷ thứ 10 mới truyền vào Ai-Cập. Người Ai-Cập bắt chước ngay phương-pháp của Trung-quốc mà làm giấy. Rồi đến thế-kỷ thứ XII nghệ-thuật ấy mới vòng đường Phi-châu mà đến Y-pha-Nho và Pháp. Qua thế-kỷ XV truyền sang nước Anh. Nghề làm giấy thịnh-hành ở Âu-Châu là từ đây.

Thì ra La-bàn đề thông thương tung-hoành trên mặt bè, thuốc súng đề chinh-phục thiên-hạ, giấy và nghề in đề truyền bá tư-tưởng, học-thuật, là những lực-lượng cẩn-bản của các cường-quốc đời nay đều phát-minh từ Trung-quốc hàng ngàn năm xưa, mà chính người Tàu không biết lợi-dụng, ngày nay trở lại đi mua của người và bị những vật ấy giá-ngự mình nữa là khác.

NGUYỄN TRIỆU



TRANH KHÔNG LỜI
(Họa-sĩ Nguyễn-Uyên)



căn nhà của Tuấn

★ HÀ-THY

truyện ngắn

TỜ báo được trải rộng giữa giường để lót mâm cơm cho khói rơi vãi. Vợ chồng Tuấn và đứa con trai lớn quây quần ăn một bữa cơm chiều vui vẻ. Nhìn đứa bé gái mười hai tháng nằm ở góc giường, Tuấn mỉm cười thật tươi. Anh nói với vợ bằng một giọng hài lòng:

— Bé Thu đem may mắn lại

cho chúng ta.

Buổi trưa nay Tuấn đã đem tiền tới đặt cọc cho chủ nhà. Chỉ nội tuần sau, gia đình Tuấn sẽ dọn tới căn nhà xinh xắn ấy. Từ đó, Tuấn sẽ làm chủ một căn nhà. Tuấn đã có một căn nhà hoàn toàn của mình. Niềm khao khát bấy lâu đã đạt được, Tuấn thỏa mãn vô cùng.

Tuấn thật không thể ngờ với 20.000đ, dành dụm bấy lâu anh đã mua nỗi một căn nhà xinh xắn chừng ấy. Điều kiện thật quá dễ dãi: Căn nhà được chủ nhân ngã giá 30.000đ. Là người nghèo, ông hiều rõ hoàn cảnh của những người đồng giới, nên chỉ lấy trước 15.000đ. Số còn lại sẽ được trả dần làm 10 tháng. Ngày dọn nhà đã được định vào tuần sau, 30/10/62. Tuấn

tính nhầm: mình sẽ trả xong tiền nhà vào tháng 8 năm 1963. Năm đó bé Thu đã hơn 2 tuổi, và thằng Thanh, đứa con trai lớn, đã lên 4.

Húp một muỗng canh ngọt Tuấn nghĩ đến lúc anh mạnh bạo gõ cửa căn nhà ấy. Thoạt đầu, Tuấn chỉ có ý định hỏi thăm chơi cho vui mà thôi. Chủ nhân tiếp dài thật niềm

nở. Giá cả và điều kiện làm Tuấn ngạc nhiên, sung sướng. Buông bát đũa, Tuấn lấy tấm giấy biên nhận tạm của chủ nhà ra đọc lại một lần nữa cho vợ con nghe :

...Tôi Lê Bình Cước, 50 tuổi, căn cước số... cấp tại..., có nhận của ông Trần Anh Tuấn, 38 tuổi, căn cước số... cấp tại..., số tiền 15.000\$, tiền đặt trước một nửa giá mua căn nhà số... đường Bàn Cờ, Saigon.

Saigon, ngày...

Giấy tờ sẽ được điều chỉnh đàng hoàng vào ngày Tuấn đến nhà mới.

Vợ Tuấn nheo mắt nhìn chồng, rồi mỉm cười thật duyên. Tuấn bảo vợ :

— Còn dư mấy ngàn, mình phải mua một bộ bàn ghế và vài thứ cần dùng. Chả gì cũng đã...

— Có nhà rồi !

Vợ Tuấn tiếp lời chồng. Chị nghĩ đến một cuộc đời mới mở ra trước mắt với bao nhiêu hứa hẹn đẹp-dẽ.

Nghe chồng tả sơ qua căn

nha, chị nghĩ đến việc trồng một cây trứng cá ở trước cửa để lấp bóng mát. Nhà bác Tư ở đầu ngõ, con cái đầy đàn ; chúng họp nhau chơi dưới bóng mát của tàn cây mỗi trưa nắng, đã là một hình ảnh thật đẹp, thật vui làm chị mơ ước nhiều từ lâu. Nghĩ đến chồng, chị thương cho người bạn trăm năm vô cùng. Chưa bao giờ Tuấn có được niềm « hân diện » làm chủ một căn nhà.

Hồi ông thân Tuấn còn sinh tiền, gia đình Tuấn cũng phải đổi chỗ ở luân, không bao giờ ở một chỗ nhất định, vì nếp sống chật vật. Tuấn là con trai lớn của gia đình vẫn còn sung sướng hơn các em của anh. Hồi mới có một mình Tuấn, gia đình còn ở thuê một căn nhà kha khá, dần dà khi các em Tuấn theo nhau ra đời, cha mẹ Tuấn phải thay đổi chỗ ở luân, và những căn nhà mới bao giờ cũng nhỏ hơn, tăm tối hơn. Đến đứa em thứ sáu của Tuấn, gia đình đã phải ở chung chạ với hai gia đình khác trong một căn nhà.

Bây giờ các em Tuấn đã mỗi người có một cuộc sống riêng

tư, vì tất cả đều đã trưởng thành. Cuộc sống của các em Tuấn cũng không được « mót mặt » cho lắm. Hơn nữa « anh em kiến giả nhất phận », nhỡ nhại nhau kề cũng khó. Từ hồi lấy vợ đến nay, Tuấn cảm thấy vững vàng hơn trong bước đi vào đời của mình. Hai vợ chồng Tuấn ăn dè-dặt hè tiện, cố dành dụm từng đồng. Họ ở chung đụng với 5 gia đình trong một gian nhà thuê chung nhau. Ở chung chạ quả có nhiều bức bối, nhưng biết sao. Vợ chồng Tuấn đã tính toán chí lý : Nếu muốn cho mót mặt sau này, phải chịu cực khổ bấy giờ. Với số lương 3000\$, mỗi tháng của Tuấn, họ có thể thuê riêng một căn nhà thật dễ. Nhưng đã ở thuê như vậy, chỉ tạm thời « mót mặt », rốt cuộc mòn đời cũng chỉ đi ở thuê mà thôi. Tuấn bàn với vợ cứ chịu khó thuê một giường 200\$, mỗi tháng thế này để cố dành dụm cho « mai sau » mua nhà.

Và bấy giờ, đến khi đứa con thứ hai của Tuấn được 12 tháng, vợ chồng Tuấn cũng đã dành dụm được 20.000\$. Số tiền to tát ấy ướt đầy mồ hôi nước mắt của vợ chồng Tuấn. Họ định

khi đã dành dụm được 40.000\$, sẽ mua một miếng đất nhỏ rồi cất nhà. Còn bây giờ, với 20.000\$, họ làm được gì. Làm gì có nhà, đất rẻ như vậy ở một chốn « phồn hoa » mỗi thước đất là một thước vàng như ở Saigon bấy giờ !

Nhưng Trời quả chiểu người. Dịp may đã đến với Tuấn thật hân hữu.

*

Vợ Tuấn mỉm cười nói với chồng :

— Thật mình vui quá hóa đại : mua bàn ghế ngay bây giờ, còn những 2 ngày nữa mới dọn nhà, xếp vào đâu chứ ? Em nghĩ cứ đến hôm dọn nhà mình mua cũng vừa.

Tuấn nhìn vợ thật âu yếm. Nàng bao giờ cũng tính toán kỹ càng. Anh bảo vợ sang mời bác Sáu đập xe ba bánh, người đàn ông đặc nhất, trừ Tuấn, cùng ở chung trong nhà, sang uống chút rượu già từ.

Bữa rượu nhiều buồn vui xen lẫn. Bác sáu thấy cảnh vui của Tuấn mà buồn rầu nghĩ đến phận mình. Biết bao giờ bác có thể mua nổi một căn nhà như

Tuấn. Rồi đây con cái bác cũng lại tiếp tục cuộc sống ở thuê chung đậu như bác. Buồn.



Vợ chồng Tuấn thức dậy thật sớm. Hôm nay dọn nhà ; may mắn lại nhầm ngày chủ nhật, Tuấn khỏi phải xin phép chủ. Bác Sáu phụ giúp vợ chồng Tuấn dọn nhà. Tuấn đập xe đến trước để sửa soạn nhà cửa chờ bác Sáu chờ giường chiếu tới. Vợ Tuấn và hai đứa nhỏ sẽ đi chuyến xe cuối cùng.

Đọc đường, Tuấn gặp dến ba bốn dám dọn nhà. Tuấn nghĩ : có lẽ hôm nay là một ngày Thanh Long, Hoàng Đạo chi đó nên thiên hạ dọn nhà nhiều. Hai chiếc xe ba bánh của một gia đình khác cũng cùng dọn dến cùng một đường với Tuấn. Ủa, họ cùng dọn dến chung ngõ à ?

Khi Tuấn đến căn nhà của mình thì mấy chiếc xe kia cũng vừa tới. Hai thanh niên lạ nhìn Tuấn tiến đến gõ cửa nhà Tuấn một cách ngạc nhiên. Họ cũng đến gõ cửa như Tuấn. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn nhau. Tuấn nói :

— Chào các bác, hôm nay tôi dọn dến căn nhà này, chúng mình sẽ là xóm làng.

Hai thanh niên kia nhìn Tuấn, họ tỏ vẻ không hiểu Tuấn nói gì. Một người lên tiếng :

— Bác dọn dến căn này ?
Tuấn gật đầu, vẻ hân diện lóe lên đôi mắt.

Nhưng niềm hân diện của Tuấn không giữ được lâu quá 2 giây, khi hai thanh niên kia chìa cho Tuấn xem mảnh giấy « biên nhận tạm » của chủ nhà ; niềm hân diện của Tuấn vụt biến mất.

Tuấn kinh ngạc, chìa giấy « biên nhận tạm » của mình cho hai thanh niên kia xem. Cùng một nét chữ, cùng một chủ nhân, cùng một điều kiện « dễ dãi », cùng một căn nhà ; nhưng bán cho hai người.

Tức giận cùng độ, cả ba đẩy cửa vào nhà. Chủ nhân đã đi khỏi.

Đến nước này tất cả mới vỡ lẽ: bị gạt.

Chủ nhân « dễ dãi » đã dễ dãi với cả hai.

Bọn chủ mua « lô tầu » chỉ

còn nước kéo nhau đi cớ bót. Đến bót một lúc lâu, họ gấp thêm 8 người nữa cũng đến bót cớ tự sự như họ.

Thì ra lão chủ nhà lưu manh đã gạt cả 10 người bằng một căn nhà. Căn nhà chỉ giá 30.000\$, với tính « thương người », hắn đã thu vô được 150.000\$ rồi cao chạy xa bay.

Viên Cảnh Sát Trưởng nói mấy lời an ủi mọi người và hứa sẽ dốc toàn lực vào điều tra,

tìm bắt tên chủ nhà kia.

Ở bót cảnh-sát ra, Tuấn đập xe thật vội. Dọc đường, Tuấn gặp bác Sáu đang loay hoay vớ bánh xe, vì bác đã tham lam chở nặng quá, nên bánh bị bẹp. Tuấn khoát tay biếu bác Sáu trả lui. Bác Sáu không hiểu.

Nhưng khi vỡ lẽ, bác Sáu không thè nào cười nỗi một tiếng !

HÀ-THY



★ ÔNG CÓ VỢ CHƯA

Một công chức trẻ tuổi đi công cán ở trọ tại một khách sạn. Vừa ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang thì có một thiếu-nữ trẻ đẹp như hoa, hấp tấp bước đến và tươi cười hỏi :

— Xin lỗi, ông có vợ chưa ?

Ông này bối rối, suy nghĩ vài giây rồi lính răng có lẽ nói thật lúc nào cũng hơn, nên ông ta vội đáp :

— Dạ có rồi.

Thiếu nữ quay ngay lưng lại, vừa nói :

— Thế thì ông làm ơn gài lại cái « cột-xê » của tôi bị sứt dùm cho !



UNG THƯ TRÊN CƠ THỂ

T ử thường nhân-loại có mặt trên quả địa-cầu, người ta không ngót tìm phương chông bệnh hoạn: thương hàn, thắc tă, ho lao,... dần dần đầu hàng chịu thua. Nhưng đến nay bệnh ung thư vẫn còn hăm dọa, khủng khiếp đến nỗi những người chưa mắc bệnh cũng đã lo sợ ngầm

MỘT CON SỐ ĐÁNG
ĐƯỢC KHUYẾN - KHÍCH:
HIỆN NAY KHOA-HỌC ĐÃ
CÓ THỀ CỨU ĐƯỢC 40%
BỆNH NHÂN UNG THƯ

C U Ộ C BÀI TRỪ BỆNH UNG THƯ

★ VÕ QUANG-YẾN
(Paris)

ngầm. Không lúc nào Khoa-học đã từng triệu tập tất cả các ngành, các môn hằng mong đánh lui chứng bệnh ghê sợ kia. Trên khắp thế giới hiện nay biết bao

CUỘC BÀI TRỪ BỆNH UNG THƯ

phòng thí nghiệm, chuyên viên đủ loại y, lý, hóa, sinh, thống kê toán học góp công kiểm cách liệt trừ ung thư.

Bệnh ung-thư là sao, từ đâu sinh ra mà ghê gớm như vậy?

● CÁC TẾ BÀO DẤY LOẠN THÀNH UNG THƯ

Bệnh ung thư là một chứng bệnh có đã lâu đời. Trong sử sách Ai-cập, Ấn-dộ, từ 15 thế kỷ trước Thiên-chúa đã thấy nói đến. Những cỗ sinh vật từ đệ nhị kỷ nguyên đã có mang súng phù trong xương. Con người thời tiền sử đau đớn vì ung thư không khác gì chúng ta bây giờ. Thật không ngoa khi người ta nói bệnh ung thư phát ra đồng thời với nguyên thủy sinh vật. Cũng đã từ lâu các nhà bác học theo dõi, học hỏi, cố gắng tìm một dấu vết để hiểu biết thêm về chứng bệnh. Ngày nay tất cả những phương pháp tối tân, các phát minh mới lạ đều được đưa ra dùng. Những nhà sinh vật học cắt tế bào ra từng mảnh mỏng bằng một phần triệu ly rồi xem xét với những kính hiển vi điện tử có thể phóng lớn gấp một triệu lần. Những nhà lý học chế ra những chất đồng vị phóng xạ dùng để theo dõi đời sống, cơ

chế của tế-bào. Những nhà hóa học thiết lập tương quan giữa các hóa chất và ung thư. Những nhà sinh lý học khảo sát tác dụng của các giếu tố và kích thích tố lên tế bào. Đáng khác các nhà di tính học theo dõi tính cách di truyền của chứng bệnh trên thú vật từ đời này qua đời khác. Đồng thời các nhà toán học tính toán cơ cấu và tìm hiểu cơ chế của những phân tử ung độc hay có thể phát ung thư. Ngay những nhà thống kê học cũng góp phần với những khám phá về ảnh hưởng của đồ ăn, thuốc hút, khí hậu,... trên bệnh nhân. Hằng năm, các cuộc hội nghị triệu tập hàng ngàn khảo cứu viên đủ mọi giới, mọi ngành, mọi phương đề trao đổi ý kiến, tài liệu, hầu mong thúc đẩy cuộc tiêu trừ được chóng tiến. Mặc dầu bao nỗi khó khăn đã vượt qua, Khoa-học còn đang thất bại trước hung thần. Khoa học đã nắm được tế bào mang bệnh mà chưa tìm ra được mạnh mẽ, định đoạt được duyên do...

Tế bào của cơ thể rất mỏng mảnh. Mỗi một thay đổi côn con của nhiệt độ, áp lực, điện lực, phát quang, đều có ảnh hưởng ít nhiều lên tế bào. Vì những lý do ấy, tế-bào có thể ngừng hay giảm bớt hoạt động lại. Một trong những hoạt động quan trọng của tế bào là tính chất phân chia sinh sản tế bào.

Theo Carrel và Metchnikoff, tế bào không thể đào thải ra ngoài những cặn bã sê dần dần bị đầu độc. Lumière thì lại cho chất keo trong nguyên sinh chất vì mất nước, kết thành từng cục và làm tê liệt các bộ phận của tế bào. Có khi tế bào như nồi cơm điện, hoặc ngừng phân chia, hoặc sinh sản tú tung, lấn áp và tiêu diệt các tổ chức bên cạnh. Người ta gọi tình trạng ấy là *ung thư*. Tất cả các tế bào của cơ thể, bất kỳ ở tổ chức nào cũng có thể dấy loạn khi có một ảnh hưởng khác thường. Hiện người ta chưa chứng minh được cơ chế làm sao tế bào biến ra ung thư như vậy. Thời gian từ lúc tế bào lành mạnh bị ảnh hưởng can thiệp vào cho đến lúc tế bào thay đổi thành nguy kịch có thể trong khoảng vài ba tháng cũng như vài chục năm. Nhiều yếu tố như sức chịu đựng của tế bào, phẩm lượng của ảnh hưởng khác thường hay nhiễu loạn tác dụng khác nhau... định đoạt số phận của ung thư. Những ảnh hưởng khác thường duyên do có thể tự ngay trong hay ở ngoài vào, nguyên thủy lý hoặc hóa học. Những hóa chất có lẽ chịu trách nhiệm nhiều nhất về sự phát xuất ung thư.

● THUỐC LÁ DÍNH DÁNG KHÁ NHIỀU VỚI BỆNH UNG THƯ

Cuối thế kỷ thứ 18, nhà giải phẫu học Anh PERCIVAL POTT đã nhận thấy các chú bé nạo ống khói hay mắt chứng bệnh này. Sau ấy, các bác sĩ đề ý các công nhân các nhà máy chế hay dùng chất nhuộm và các công nhân vận dụng dầu hắc cũng hay dễ bị ung thư. Đến năm 1920, hai nhà bác học Nhật YAMAGIWA và ICHIKAWA chứng minh dầu hắc gây nên ung thư trên da thỏ. Từ phát minh ấy, nhà hóa học Anh KENNAWAY năm 1930, tách được từ dầu hắc hóa chất dầu tiên có thể gây ra ung thư: chất benzanthren. Hiện nay, non 1000 hóa chất gây ung thư đã được tìm và chế ra, trong số ấy những chất như benzopyren và methylcholanthren vô cùng mãnh liệt. Ngang đây cần phải động đến vụ thuốc lá mà giấy mực cũng đã đồ nhiều. Sở thống kê cho biết số người hút thuốc bị mắc bệnh ung thư rất nhiều. Năm 1956, trong một bản báo cáo ở tờ báo Y-khoa Anh-quốc, các nhà bác học kết tội thuốc lá trong bệnh ung thư phổi. Gần đây, năm 1960, Hội đồng quốc tế về sức khoẻ cũng kết luận khói thuốc lá gây ra ung thư trong

phổi. Ta nên biết trong thuốc lá có chất nicotin, theo khói thuốc vào cơ thể, là một chất nhựa vô cùng hiểm độc. Mỗi một điếu thuốc chỉ cho vào 1 hay 2 miligam, nhưng cứ hút mỗi ngày mươi hai mươi điếu trong khoảng vài chục năm thì cơ thể sẽ nhận vào bao nhiêu? Các nhà chuyên môn cho biết nếu đếm số lượng nicotin trong một bao thuốc lá tiêm vào máu ngựa thì ngựa chết tức khắc sau vài ba phút! Nếu chất nicotin không liên quan gì đến ung thư thì các nhà hóa học đã tách được từ khói thuốc ra một hóa chất gây ung thư rất mãnh liệt là chất benzopyren đã nói ở trên.

Ngoài thuốc lá ra, khí quyển ô uế cũng tai hại cho hai lá phổi không kém gì. Giáo sư KREY-BERG người Na-uy dẫn chứng dân quê ít bị ung thư phổi hơn các công chức làm việc ở thị thành, trong các bàn giấy. Giáo sư Nga Shabad tìm kiếm chất benzopyren trong không khí. Ngoài chất này, không khí thị thành còn chứa rất nhiều chất cacbon ôxít từ các máy xe hơi mà ra, độc vô chừng cho cơ thể. Với tiến triển khoa học, lại thêm nhiều chất nhuộm được đưa vào thức ăn. Người ta biết hiện nay một số lớn có thể gây ra ung thư ở gan và bong

bóng. Ngay trong cách nấu ăn hằng ngày cũng cần phải đề ý: mờ nóng có thể gây ung thư ở gan và dạ dày. Chất benzopyren đã thấy trên kia không những có trong khói thuốc và khói ở thị thành, mà còn được tìm ra trong nhiều loại cá và thịt ướp khói. Các loại phân hóa học cũng chứa nhiều chất độc. Các chất này có thể theo cây cỏ hoặc thú vật mà vào cơ thể. Các chất độc gây ung thư không những từ ngoài vào mà cũng có sẵn trong cơ thể: các axit chôlit và desôxychôlit, vì ở trong phòng thí nghiệm từ hai axit này người ta đã chế ra được chất methyl-cholanthren là một chất gây ung thư rất mạnh.

Bên cạnh các hóa chất, các ảnh hưởng nguyên thủy lý học cũng không kém bẽ quan trọng. Các cú đấm, các bức xạ sǎn có trong ánh nắng mặt trời có thể gây ung thư trên da. Quang tuyến X và các bức xạ từ các chất phóng xạ phát ra cũng nguy hiểm không kém gì. Ngoài những vụ sinh sản quái thai, bác sĩ Schubert, người Mỹ, lên tội các bụi phóng xạ sau mỗi kỳ thử bom nguyên-tử đã làm tăng phân số trẻ con bị ung thư vì sữa bị đầu độc. Như tuồng khí hậu cũng có

ảnh hưởng ít nhiều trong bệnh ung thư : sở thống kê cho biết người xứ lạnh dễ bị bệnh hơn dân ở miền nóng. Các sâu bọ, nhất là những loại ký sinh, vì cọ xát với da thịt hoặc vì tiết ra chất độc, cũng là một nguồn phát sinh ung thư. Trước vô số ảnh hưởng bên trong bên ngoài có thể gây nên bệnh, các nhà bác học cố tìm hiểu duyên do vì sao tế bào dấy loạn và sinh sản túng, hầu mong trị bệnh ngay tận gốc.

* KHÔNG PHẢI DỄ CÓ ĐƯỢC BỆNH UNG THƯ

Một vấn đề đã được bàn cãi nhiều mà đến nay vẫn chưa dứt khoát là tính chất di truyền của bệnh ung thư. Các công tác của bà Maud Slye, người Mỹ, chứng minh bệnh ung thư có ảnh hưởng di truyền trên các giống chuột. Nhưng hiện nay các nhà bác học biết được thêm ảnh hưởng này chỉ rõ ràng hoặc phát xuất khi nào gặp những yếu tố cần yếu và cuộc lưu truyền rất là phức tạp. Bệnh ung thư có thể lây không ?

Thường những bệnh hay lây là những bệnh có vi trùng. Đến nay người ta đã tìm ra được vi trùng trong các súng phù trên thú vật nhưng chưa bao giờ tìm ra được trên cơ thể con người. Đầu thế kỷ này, một môn đệ của Pasteur là Amédée Borrel đã đề nghị bệnh ung thư do vi trùng gây nên. Gần đây, nhà bác học có tiếng chuyên môn về ung thư người Pháp, bác sĩ Charles Oberling, vừa mới mất, cũng ủng hộ thuyết này. Năm 1920, lần đầu tiên nhà bác học Mỹ Peyton Rous tìm ra được vi trùng ung thư ở một loại gà đặt tên là Plymouth Rock. Năm 1932, một khảo cứu viên Mỹ khác, Shope, tìm ra được vi trùng ung thư ở thỏ. 5 năm sau, bác sĩ Bittner chứng minh nếu cho chuột con bú sữa chuột mẹ bị bệnh ung thư thì cũng bị mất bệnh. Dùng kính hiển vi điện tử xem xét, người ta tách ra được nhiều hạt nhỏ trong sữa mà các nhà chuyên môn cho là vi trùng. Người ta chưa chứng minh được như vậy trên con người. Vậy thuyết ung thư vi trùng chỉ đáng còn là một giả

thuyết. Do đây, bệnh ung thư không lây được.

Hiện nay, muốn gây ung thư lên con người thì chỉ có cách là đem tiêm hoặc ghép những mảnh ung thư lên cơ thể. Tuy nhiên, theo bác sĩ Southam, người Mỹ, không phải ghép vào ai cũng được và khi nào ghép cũng thành công vì trong cơ thể có nhiều hóa chất, đặc biệt là chất prôperdin, làm quan trọng tự vệ đánh đuổi ung thư ở ngoài vào. Thật vậy nhiều nhà bác học khác như Louis Pillemer, Cornelius Packard Rhoads, cũng chứng minh sức chịu đỡ của con người chống ung thư tỷ lệ với số lượng chất prôperdin chứa trong cơ thể. Chất prôperdin là một loại prôtéin trong máu tìm ra được năm 1954 tại viện bệnh lý học Cleveland.

Một giả thuyết khác về nguyên do bệnh ung thư là tính chất ngẫu biến của tế bào, nghĩa là tế bào tự nhiên thay hình đổi dạng và hình dạng mới tiếp tục di truyền cho những thế hệ sau. Nhà mô xé Anh Lockhart-Mummery còn cho là hai ngẫu biến

đã tiếp tục nhau : ngẫu biến thứ nhất gây ra súng phù nhẹ, ngẫu biến thứ nhì biến súng phù ra thành ung thư. Ngẫu biến có thể là tự nhiên sinh ra hay do những bức xạ gây nên. Một bác sĩ gốc Trung-hoa, Shihman Chang, đã gây được ngẫu biến bằng cách lấy mất chất đường ở máu ra. Đáng khán, nhà sinh vật học George Beadle và nhà hóa học Eduard Tatum, cả hai đều là người Mỹ và được giải Nobel y học năm 1958, chứng minh một hiện tượng hóa học cũng có thể gây nên ngẫu biến.

Sau cùng, theo nhà sinh vật học Đức, Otto Heinrich Warburg, được giải Nobel y học năm 1931, thì nguyên do của chung bệnh là thiếu dưỡng khí. Tế bào bị đầu độc : nhiều tế bào chết, các tế bào khác còn lại, vì thiếu dưỡng khí tức năng lượng, dùng phương pháp lên men để sống nhưng lúc ấy hết còn sống bình thường như trước. Đấy là căn bản bệnh ung thư. Có nhiều nhà bác học cho rằng thiếu dưỡng khí là vì sự tiêu thụ vitamin bị thay đổi mà ai cũng biết các chất vitamin quan trọng

cho cơ thể biết đường nào ; cũng nhờ các chất vitamin mà đồ ăn có thể đưa năng lượng vào tế bào. Trong các chất vitamin, có lẽ hai chất vitamin C và A là cần yếu nhất.

Nói tóm lại, trong các thuyết đã được đưa ra chưa một thuyết nào giảng được cơ chế tế bào đang lành mạnh trở nên thành bệnh. Cuộc thay đổi biến chuyền ra sao người ta cũng chưa rõ. Nhưng khoan vội bi quan, Khoa học đang tiến và còn tiến nhiều.

● MỘT NGÀY GẦN ĐÂY KHOA HỌC SẼ THẮNG UNG THƯ

Từ 20 năm nay, y học đã hành công trong biết bao lĩnh vực : các trùng streptococcus, staphylococcus bị penicillin triệt hạ ; bệnh ho lao đầu hàng trước thuốc streptomixin, P.A.S, isoniazit,... bệnh sốt thương hàn thụt lùi trước thuốc cloromixétin, cortidòn và nhiều thuốc kháng sinh khác.. Chúng bại liệt con trẻ nguy hiểm biết bao chứng cũng đang thất thế trước các thuốc tiêm. Vậy thì đối với ung thư, người ta

cũng nghĩ ngay đến các loại thuốc đề tiêu trừ. Theo hai nhà bác học Pháp, ông và bà Pullman, trong số 30.000 hóa chất đã được đem thử, độ 2-3 trăm chất có ít nhiều hoạt động chống ung thư, nhưng khoảng độ 20 chất xứng được đem khảo cứu thêm. Ở bên Mỹ hiện nay hằng năm độ 50.000 chất được đem thử và khoảng vài chục chất được giữ lại đem đi thí nghiệm. Nhưng đến nay chưa một chất nào chữa lành bệnh. Hội nghị chống ung thư ở Berlin năm 1959 tuyên bố không thể chữa ung thư với chất thuốc. Ngay cả những chất thuốc kháng sinh mãnh liệt trong vụ chữa các bệnh khác cũng trở thành vô dụng.

Ngoài diệt ung thư thứ nhì là các bức xạ như quang tuyến X hay các bức xạ chất radium. Các bức xạ thật hiệu nghiệm để chữa ung thư ở da, lưỡi, môi,... nhưng rất khó dùng nhất là khi ung thư nằm ở trong cơ thể, vì các bức xạ cũng có thể giết chết các tổ chức lành mạnh ở kẽ bên. Các bức xạ của chất radium mạnh hơn quang tuyến X nhưng lại rất đắt và rất độc. Gần đây các chất

phóng xạ rẻ tiền hơn cũng đã được dùng: bore, phôpho, iốt,... và nhất là cobalt.

Hiện nay các nhà bác học Roskine và Khonieva cũng đang tiến hành trong một phương pháp diệt ung thư khác: các ông cho tiêm vào súng phù một loại ký sinh có nhiệm vụ chỉ tiêu diệt các tế bào hư hỏng. Thí nghiệm đến nay chưa được hoàn hảo vì hễ ngừng tiêm thì súng phù lại hiện ra. Theo bác-sĩ Samuel Graff thì nên chữa ung thư theo xác lý: tế bào thiếu dưỡng khí nên thành hư, vậy chỉ nên cho dưỡng khí nhiều vào thì bệnh ắt lành. Nhiều nhà bác học như bác sĩ Kidder thì lại đề nghị một phương pháp khác dựa trên căn bản lửa phỉnh tế bào : họ cho vào súng phù những chất tương tự với hóa chất mà tế bào cần dùng ; từ đấy tế bào bệnh sẽ sản xuất ra những tế bào khác hết còn hư hỏng nữa. Các chất này gọi là các phản biến thể. Thí nghiệm trên chuột đã đem lại kết quả mỹ mãn nhưng trên người thì chưa thành công. Sau cùng cũng nên nhắc qua phương pháp dùng bức xạ để cho tiết kích thích tố.

Phương pháp này đã đạt được ít nhiều kết quả làm dừng chậm tiến ung thư ở vú.

Phương pháp đề nghị để chữa bệnh ung thư nhiều vô kể. Thuốc men chẽ ra cũng nhiều vô chừng nhưng chưa có một loại nào có thể liệt trừ chứng bệnh ghê gớm kia. Trong lúc chờ đợi tưởng cũng nên đề ý tới vấn đề phòng bị. Lẽ tất nhiên nên tránh các hóa chất dễ nguy hiểm. Về mặt nhiệt độ không có gì rõ ràng nhưng người ta những người hay ăn nóng dễ bị bệnh. Phải coi chừng những loại súc vật chăn nuôi được cho ăn các thuốc kháng sinh hoặc kích thích tố để được chóng lớn. Phải coi chừng các thứ khoai được chiếu quang tuyển để dê tích trữ. Ngoài ra nhiều chi tiết đặc biệt nên biết : ánh nắng mặt trời quá độ có thể nguy hiểm cho da thịt; những nốt ruồi, mụn sẹo nên đề ý chớ cắt nặn. Thầy thuốc thường khuyên nên sống điều hòa, tránh tất cả những gì thái quá có thể làm mệt yếu cơ thể. Một điều đáng ngại cho chúng ta là bệnh ung thư lúc phát sinh không làm cho người đau đớn hay nổi sốt

như các căn bệnh khác. Chỉ có soi điện hay cắt một mảnh thịt đưa ra quan sát thì mới biết được. Gần đây, nhiều phương pháp mới cũng được sáng chế ra : thử nước tiểu, thử máu,... Ở bên Mỹ có một máy điện tử chỉ cần một phút là cho biết mảnh thịt quan sát có mất bệnh hay không. Khoa học đã tiến nhiều nhưng còn phải tiến nữa mới hòng hạ ung-thư. Bên

phản dán chúng cũng phải hợp lực, có bồn phận đi thầy thuốc khám ngay nếu thấy có gì bất thường : biết bao bệnh nhân không chữa được vì đã quá chậm !

Một con số đáng được khuyến khích : hiện nay Khoa-học đã có thể cứu được 40% bệnh nhân ung-thư !

Võ QUANG-YẾN



* BÀN GIAO

Các nhân viên nhà-dân đi thâu tiền đè, tiền nước thường phụ trách mỗi người một khu vực và họ rất quen thuộc với khu-vực ấy, nhà nào có chó dữ hay người chủ-nhà tánh tình như thế nào, họ đều biết rõ.

Mỗi lần họ trả lời qua khu vực khác, thường ghi những đặc điểm của khu vực mình để « bàn giao » lại cho đồng-nghịệp thay thế.

Một nhân viên vừa được đổi qua nơi khác, đã ghi lại những đặc điểm của khu vực mình để « bàn giao » lại cho người thay thế như sau :

— Nhà số X... đường Y.. chó rất dữ mà hiền, bà chủ có vẻ hiền mà rất dữ.

chiêu nghĩa trang

Bên mồ chị, nghẹn ngào em khóc
Đôi hàng mi u-uất nhớ thương
Ngàn năm hai cõi nhớ thương !
Chị em cách biệt — Ôi buồn làm sao !
Nỗi đau khổ — lệ trào khoé mắt
Em cúi đầu, gục mặt oán than.
Trách ai ? — Thần chết hung tàn
Cướp người yêu mến của đàn em thơ.
Mùa thu đến bơ vơ sầu thảm
Đám mây chiều ảm đạm thê lương.
Phương tây ngã bóng tà dương
Nghĩa trang quanh vắng, hoàng hôn trở về.
Hàng thông đứng ủ ê xoa tóc
Gió thu đưa tiếng khóc nỉ non.
Của người em gái cô đơn
Ngồi bên mồ chị khóc thương mỗi chiều.
Đêm buông nhẹ, cõi liêu buồng bã
Quanh em đều nhuộm cả tóc tang
Gió lùa mái tóc mơ man
Em thơ gục thiếp, ôm choàng mồ xanh.
Em mơ thấy đêm trăng mờ tỏ
Chị dù em dưới ngổ đầy hoa.
Em reo : Hoa đẹp, ôi chà
Chịơi ! Hãy hái đóa hoa màu hồng.
Nhưng mà chị khóc ròng chẳng nói
Em sững-sờ, lay gọi : Chịơi !
Vừa em tỉnh giấc bồi hồi,
Hương tan gần hết, sương rơi lạnh-lùng...

★ NGỌC-LAM-HUYỀN

CỤ BÀ PHAN BỘI CHÂU



CHIEU chí chồng là khó, giúp chồng làm nên chí-sĩ càng khó nhiều hơn (1); nhưng chồng cho một người đàn bà khác mà cõm vẫn lành, canh vẫn ngọt lại càng khó bội phần. Phi một người đàn bà có đức độ hơn người, một nền giáo dục khuôn phép (theo lẽ giáo xưa), không thể có được những hành vi cao cả như vậy.

Hơn thê, người đàn bà ấy, chịu cảnh chăn đơn gõi chiếc

★ THIỆN-SINH

trải ngoài 20 năm đè chồng theo đuôi chí hướng, cho đến ngày nằm xuống, vẫn một mực thầm lặng, cái thầm lặng ăn chừa đầy sự hy sinh xâ kỵ.

Dù mắt đi trong âm-thầm, cô quạnh; nhưng tâm gương trong của người đàn bà ấy còn

(1) Trích câu đối của Hoàng Đức-Trạch điếu cụ Bà Phan-Bội-Châu :

« Thừa phu chí nan, thành kỳ phu vi chí-sĩ thả vưu na. »

chiều sáng trong
giới nữ lưu
phương Đông
nói chung và
người phụ nữ
Việt - Nam nói
riêng. Đó chính
là trường hợp
cụ Bà Phan-Bội-
Châu vậy.

« Mày nên biết, nếu không có mẹ mày,
thời chí của cha mày đã hư hỏng
nhưng ba già là ». (Lời cụ Phan-Bội-Châu gửi con)

Cụ Bà húy là Huyên, họ Thái, người thôn Đức-nâm, làng Diên-lân, huyện Nam-dàn, tỉnh Nghệ-an. Thân phụ là cụ Thái-văn-Giai, cùng với thân sinh cụ Phan vốn là chỗ bạn học. Cứ như lời cụ Phan, trong bức thư gửi cho con, thì cụ Bà lớn hơn cụ Phan một tuổi, tức sinh năm khoảng năm Bính-dần (1866).

Con nhà nho phong, đạo đức làm nền, Cụ Bà được thân phụ định duyên cho từ buỗi mới lên một. Mãi tới năm 23 tuổi, cái tuổi chín chắn của một người con gái đã hiêu thê nào là bồn-phận dâu thảo, vợ hiền, cụ Bà mới về làm dâu nhà họ Phan.

Lúc bấy giờ thân mẫu cụ Phan mắt đã được tám năm. Nhà chỉ còn cha chồng già yếu và người em gái bé bỏng. Cụ

Phan ngồi dạy học, phương xa, quanh năm vắng nhà, bao nhiêu việc gia đình đều trông cậy vào một tay cụ Bà cả. Gạo trong nhà thường không chứa quá hai ngày, lại thêm món thuốc thang cho cha chồng, cái gánh nặng ấy cụ Bà chỉ nhờ vào đôi quang gánh sớm chiều trong suốt mười năm dư. Thế nhưng « không một sắc buồn, không một tiếng giận ».

Ấy là chưa nói đến cái tính hiếu khách, hào phóng của chồng. Thường khi từ trường quán trở về, cụ Phan tất mang theo năm mươi người khách, những lúc ấy, cái ăn cái uống nhất thiết cũng do tay cụ Bà lo toan. Mà có đồng lương đồng bông gì cho cam, theo lời cụ Phan kè lại con, cụ Bà chưa từng mò đèn một xu của chồng.

Năm 34 tuổi, cụ Phan thi đỗ Giải-nghuyên. Với ai khác đã toan mơ tưởng đèn candle vồng trước kiệu sau, trái lại cụ Bà rất thâu hiếu chí hướng của chồng : cụ Phan sở dĩ cõi giựt cho được cái Giải-nghuyên là không ngoài mục đích mượn cái lốt khoa danh áy để tiện tiếp xúc với sĩ phu trong nước. Chỉ mưu quốc của cụ Phan nhen nhúm từ ngày còn nhỏ thôi, song chưa có dịp thi thò được cũng vì hai lẽ : nhà còn có cha già luôn năm đau yêu. em dại, lại thêm cụ là con độc đinh, chưa có một chút trai nào để nỗi dõi tông môn.

Ngầm hiếu được ý đó, cụ Bà vui lòng đứng ra cưới cho cụ Phan một người vợ lẽ để rồi đêm đêm lui ra ngoài, nhường sự êm-âm gõi chăn cho ai kia. Nêu không phải một người đàn bà cao-thượng, chịu quên mình hầu đem lại hạnh phúc cho bao kẻ khác, đâu dễ có hành vi cao cả như thế ?

Chẳng những thè thòi, cụ Bà còn coi người thứ thè này hơn em ruột, chiều hôm

êm-apse dùm học đứa con của em như thè con của mình. Điều ấy khiến cha chồng sung-sướng khôn xiết. Trước giờ phút lâm chung, người cho gọi cụ Bà đến bên giường và căn dặn củng cụ Phan : « Ta chết rồi, mấy phải hết sức dạy cháu ta, và hết sức thương yêu vợ mày. Vợ mày thờ ta rất hiếu, chắc trời cũng làm phúc cho nó ».

Từ năm cụ Phan 36 tuổi cho tới ngày xuất dương, tâm thân rày đây mai đó, kêt giao bạn đồng tâm đồng chí, mưu việc lớn. Nhất cử nhât động của chồng, cụ Bà đều ngầm biết tất cả, song một mực kín nhẽ. Chỉ có một lần kia, nhân thấy chồng ngồi một mình, cụ Bà dựa cột khẽ thòt : « Thầy toan bắt cọp đó mà ? Con chưa thấy bắt, người ta đã biết nhiều, sao thè ? »

Quà có vậy, người ta đã biết nhiều đèn chồng cụ Bà và hơn thè, người ta còn tìm cách hạ cánh chim Bằng ây cho bằng được. Từ đây cụ Phan phải bôn ba hải-ngoại, đè lại bao nhiêu bôn phận cho cụ Bà :

*Ngót bùi thiếp đã hiếu năm
Đay con đèn sách, thiếp làm
phụ thân (CPN)*

Ngắn ày đã thời đâu, cụ Bà, bà Hai và các con cõi phải chịu bao cơn thịnh nộ, sầm sét của nhà đương cuộc mỗi khi có một biến động nào xảy ra.

Trong hơn hai mươi năm trời dằn vặt, ngậm đắng nuốt cay như thè, cụ Bà vẫn kiên gan chồng đỡ với ngoại cảnh cùng sinh kè gia đình đè cụ Phan được rãnh tay lo việc nước. Mỗi người cách biệt một phương trời, âm tín không thông, còn mắt không rõ ; ày thè mà ngày cụ Phan bị bắt về nước, gặp nhau tại thành tinh Nghệ hơn nứa tiếng đồng hồ, cụ Bà chỉ thòt vòn vẹn có một câu : « Vợ chồng ly biệt nhau hơn hai mươi năm, nay được một lần kháp mặt Thầy, trong lòng tôi đã mãn túc rồi. Từ đây trở về sau, chỉ trông mong cho Thầy giữ được lòng xưa, Thầy làm những việc gì mặc Thầy, Thầy đừng phiền nghĩ tới vợ con ».

Ôi ! Lời nói cao cả ày, cho đến ngày sắp cái quan, cụ Phan vẫn ghi chặt trong tâm khảm để rồi viết nên bức thư thông-thiết gởi các con, kè công lao một bậc hiển phụ.

Cụ Bà mất ngày mùng một tháng tư năm Bính-tý, tức 21-5-1936, sau cơn trọng bệnh, hưởng thọ 70 tuổi. Cho đến giờ phút cuối cùng này, cụ Bà vẫn lặng tiếng im hơi, không đè các con báo cụ Phan biết.

Tuy nhiên cụ Phan đã biết và không những thè, cả quốc dân đều lấy làm bùi ngùi, thương tiếc khi hay tin người thiêu phụ Nam-dàn ày từ biệt cõi đời. Bảy mươi năm, một đời người, « vợ chồng « thật » gần năm mươi năm mà quan qua « già » đã gần bốn mươi năm; sống, chẳng mày hồi tưởng tụ, chết, lại chỉ tin tức nghe hơi » (1).

(1) Những đoạn có đóng dấu ngoặc kép « ... » đều trích trong bức thư của cụ Phan gởi con đăng trên báo TIẾNG DÂN số 918 ngày 4-6-36 của cụ Huỳnh-Thúc Kháng.

Công luận phàn bình, không nói ai cũng rõ cảm tình quốc dân đối với cái chết của người hiền phụ thê nào rồi. Chỉ xin trích dẫn lời sau đây của thuật giả Thảo-Trung-Lan, trong cuốn « Gương cựu nữ giới » — Bà Phan-Bội-Châu » (2) để làm kết luận cho bài nhỏ này : « Ở trong áo vải, chăn nâu mà ăn núp cái lòng trong sạch, cái tiết cao thượng, cái chí khảng khái, tức cho rằng cái tên chí-sĩ của Phan-Bội-Châu có nửa phần của Bà ở trong ấy, cũng không phải là quá đáng ». *

Thi văn phúng điêu cụ Bà có nhiều, chúng tôi xin trích một ít câu đối chữ Hán và quốc văn hẫu Quý vị đồng lâm.

1.— Truy điệu cụ Bà Phan Sào-Nam

Chồng kè công lao với vợ con
Xem qua chung hùng cái tin buồn.
Sống lia đã tò lòng băng tuyết,
Chết biệt cõi vang tiếng nước non.

Đè nhớ đè thương trời đất
tho

Có hình có hoai xác phàm
suông (3)

Dời Bà đành chẳng điều
di hận,

Không hờ cùng ông dạ săt
son.

NHƯ-SƠN (Gđ.Công)
(Báo Công luận ngày 27-6-36)

2.— Câu đối bằng quốc văn

Tình cờ gặp khách năm
châu, hơn ba mươi năm chồng
cô như không, cô đứng vững
mới ghê, ngậm đắng nuốt cay
tròn đạo mẹ.

Khen khéo giữ nền từ đức,
ngoài bảy chục tuổi sống đau
hơn chết, thôi về mau cho
khoẻ, đèn công già nợ nặng
vai con.

SÀO-NAM

Nghe nói bà gian truân
hiền phụ, chồng vắng nhà lo

(2) Imprimerie TIẾNG DÂN.
Huế.

(3) Câu này nguyên tác làm
vận « chung » xuất vận, thuật giả
Thảo Trung-Lan chưa lại là
« suông ».

tinh vẹn trăm đường ; nhả
còn tê, chồng hẳn còn tê, đâu
bè cuộc tàn, vùi đất ngàn thu
khôn nát ngọc.

Nhắn hỏi ông thàt bại anh
hùng, vợ với nước thương
yêu cùng một mồi, nước như
rửa, vợ nay như rửa, non
sông khí uất, đậm trời một
tiếng muôn quăng gươm.

SIÊU-TÙNG

Dầu thơm Trung-Nữ,
mênh-mông mặt nước hồ Tây,
lũ Rồng Tiên sa sút trăm chiều
trai có ra gì chưa nói gái.

Giọng hát Trang-Chu,
phảng-phất bên thuyền bên
Ngự, nợ sông núi nặng nề
lắm nỗi, bà không ròn lại để
giùm ông.

NGUYỄN-ĐÌNH-KIÊN

Dưới vì nhà, trên vì
nước, cụ vội bò đi đâu ! trông
vì bồn mặt mênh-mông, tát
bến vẫn nhờ lòng vợ thuận.

Con khóc mẹ, cháu khóc
bà, tôi không buồn sao lặng !
bầm ruột, nấm canh tức tôi,
đội trời cõi nặng mỗi thù
chung.

ĐĂNG-THÁI-THỤ

3.— Câu đối chữ Hán

Trập niên dư cầm sắt
bắt tương văn, thê phong cõ
vũ, chỉ ánh vi phu, nhứt
hướng sẵn nhi huy nhiệt lệ.

Cửu tuyển hạ thân bằng
như kiên vân, điện hải di sơn,
hữu thùy tương bá, thiên xai
lão hán bà không quyền.

SÀO-NAM

Cụ Minh-Viên Huỳnh- thúc Kháng dịch :

Ba mươi năm cầm sắt khéo
xa nhau, mưa sầu gió thảm,
chỉ bóng làm chồng, ngồi ngồi
trẻ còn rơi lệ nồng.

Dưới chín suối thân bằng như
hỏi dến, lắp biển dời non, náo
ai giúp bác, chỉ lừa mình lão
múa tay không.

Từ gia vạn lý, túy kiều
tử do cam, ngù dạ vân kẽ,
đãi đán chàm biên qua dục
vũ.

Qui quốc thập niên, sanh ly
tinh cánh khô, nhứt thanh
biệt hạc, vọng phu sơn thượng
thạch trường bi.

ĐÀO-DUY-ANH
TÔN-QUANG-PHIỆT

Cụ M.V. dịch :

Tử nhè m ôn dặm, rượu túy
kiền (4) đ rong nồng, gà gáy
năm canh, bên gối chổng gươm
ngồi đợi sáng.

Về nước miròi năm, cảnh
sanh ly càng khồ, hạc kêu một
tiếng, đầu non hóa đá (5) tạc
nên bia.

● Phân loạn chiết phụng,
vương tôn quy bắt quy, kính
tráp niên cẩn khuông kiêm cử,
tân khồ bị thường ; bán thê
bảo ly ưu, hãi giác thiên nhai,
bệ nhục anh hùng khoan nội
cô.

Viên hạc trùng sa, quốc hồn
tinh vị tĩnh, cạnh lưỡng địa
tự biệt sanh ly, phong trần
cực mục ; thôn ai vô tịnh thô,
sơn thanh thùy bích, đoàn
viên hương hòa bồ tha sanh.

MAI-ĐĂNG-ĐỆ

Cụ M.V. dịch :

Chia loạn rẽ phụng, vương tôn về
chả về ? Ba mươi năm sớm
tần chiếu tảo, tân khồ đủ mùi ;
góá chất gánh dời lo, góc biền
churn trời hào kiệt khỏi phần nhâ
cửa lụy.

Sâu cát vượn rừng, quốc hồn
tinh chửa tĩnh ? Xót hai ngã
thác biệt sống lia, phong trần
chán mắt ; nơi nào tìm đất sạch,
non xanh nước biếc, lửa hương
dành đợi kiếp sau bồ.

● Thùa phu chí nan, thành

kỳ phu vi chí sĩ thả vưu nan ;
thê đồng tâm vi nhất phản tử
chi quốc dân, nội ngoại thù
đó, sơn trọng các phản kiêu
bán đốm.

Tử tướng ly khồ, sanh tiêu
cửu bất tương kiên ưng cánh
khồ ; ký phiến diện ư tam
thập niên chi đại biệt, can ty
sô ngũ, thạch nhân đương hạ
lệ thiên hàng.

HOÀNG-BỨC-TRẠCH

Cụ M.V. dịch : Chiều chí
chồng là khó, giúp chồng làm
nên chí sĩ càng khó nhiều hơn ;
thè, đồng lòng lo một phản tử
quốc dân, hai ngã trong ngoài,
núi nặng kê vại chia nửa gánh.

Chết lia nhau vẫn đau, sống
không được gặp nhau lại đau
xấp mấy ; giáp nửa giờ sau ba
mươi năm cách mặt, mấy lời
gan phổi, đá sa giọt lệ nhỏ đời
hàng. (6)

THIỆN-SINH

(4) Biền nàng Tề-Khuong dài
rượu, giục công-tử Trùng-Nhĩ lên
dường lo việc nước.

(5) Tịch Vọng phu hạch

(6) Tôn trọng tài liệu, người
viết xin trích dẫn nguyên văn
những câu đối ứng tên các tác
giả.

lá vàng

Lá vàng rụng bên thềm hoa vắng,
Lá nhẹ bay lảng lặng đến gần
Bên hoa lá sẽ ngả nằm
Ngủ yên một giấc ngàn năm lia cành !
Lá vàng rụng bên giòng xanh biếc
Lá nhẹ bay từng chiếc... ngập ngừng...
Trôi theo nước cuốn xuôi giòng,
Về đâu ? Lá hơi non sông mịt mù...
Lá vàng rụng... hững hờ... lá rụng
Nhè nhẹ bay lơ lửng trên không,
Lá rơi xuống bãi cát vàng,
Vùi nồng một nắm mồ hoang lạnh lùng
Lá vàng rụng xuống cùng mặt đất
Từ phương Nam phương Bắc Đông Tây,
Xuân về hoa lá đòi thay.
Chỗi đêm, lộc nảy lại thay lá vàng.
Xuân về, hạ lại sang mấy chốc,
Rồi tới thu, đông, bắc lạnh lùng,
Lá vàng thối lại đầy đồng,
Lộc non lại trồ ; nắng hồng : xuân sang !
Đời ta với lá vàng một kiếp
Xuân, hạ, thu, đông hết rồi thôi
Là xong, trọn một kiếp người,
Năm mồ hoang sẽ lắp vùi tẩm thân !
Trăm năm lá rụng bao lần ? ...

★ TÂM-TÌNH
(Sài-gòn)

KẺ THÙ SỐ 1

CỦA PHỤ - NỮ :

ĐIỀU THUỐC



Món có bài của cô Diệu-Huân nói về Điều Thuốc trong mục « Mình ơi ! » của một số báo Phò Thông gần đây, xin cô vài tài liệu bô-túc trên phương-dien Khoa-hoc. về sự tai-hại của Điều-Thuốc đối với phụ-nữ.

- ĐÀN BÀ HÚT THUỐC NHIỀU,
SẼ KHÔNG SINH CỘN ĐƯỢC



RONG Hội-nghị Y-học vừa nhóm ở Munich, giáo-sư Bernhard de Duisbourg thuyết-minh rằng : « Đàm-bà hay hút thuốc mau già hơn là đàn-bà không hút thuốc ». Dưới đây là những kết-quả khám-phá mới nhất về di-hại của thuốc hút. Mỗi điều thuốc có chứa 4 chất độc ghê-gớm :

Nicotine (nhựa) làm hại cho thần-kinh-hệ.

Oxyde de carbone, làm giảm bớt dưỡng-khi trong máu.

Alcool méthylique, làm cho mắt mờ.

Các chất có goudron, thuận-tiện cho sự xuất phát của ung-thư.

Giáo-sư Bernhard đã tìm kiêm nhiều năm về ảnh-hưởng của thuốc-hút tai-hại cho phụ-nữ như thế nào.

diều) không sinh sản được. Và lại mỗi khi người đàn bà có thai mà hút thuốc, thì trái tim của bào thai bị đập mạnh và hại đến sự phát triển của nó.

● 37% phụ-nữ có thai nghén mà ghiền thuốc, thường bị sảy thai.

Nội một năm 1961, ở Tây-Đức, tổng cộng số thuốc hút của dân-chúng là 70 tỷ điếu. Nếu lấy 70 tỷ điếu ấy (bé dài độ 8 phân) mà ghép nối đầu lại với nhau, thì thành ra 6 triệu ki-lô-mét, nghĩa là độ 15 lần khoảng cách từ Quả Đất tên Mặt-Trăng.

Vậy các bạn thử tưởng-tượng những tai-hại của thuốc lá kinh-khủng như thế nào nhất là đối với phụ-nữ của chúng ta.

* CHRISTA ABEL



* CHẬM TIẾN

Một cặp vợ chồng người ngoại quốc viếng một kỳ-quan lịch sử tại một nước nhược tiểu ở Á-đông. Hai ông bà không ngần khen ngợi công trình vĩ-đại của những ngôi đền cao vời với những tầng đá không lồ chồng chất nhau, những nét chạm trổ rất tinh vi, khéo léo.

Bà vợ chắc lưỡi khen rằng :

— Ô, cũng là thật mình nhỉ. Tại sao dân-tộc này lại làm được những công trình vĩ-đại như thế, này trong lúc mà vẫn-dè giúp đỡ các nước chậm tiến chưa có nhỉ ?



phú yên

★ NGUYỄN-DÌNH-TƯ

*« Ba mặt núi vây quanh
Phương Đông trùng dương
xanh
Tuy-hòa, đồng ruộng lớn
Đôi Nhạn, tháp Chiêm-thàn. »*

L. T. S.—Trong mục « Giang-sơn Việt-Nam », chúng tôi đã đăng những bài khảo-cứu dài dủ về địa-điỂU, lịch-sử, văn-hóa của các tỉnh Biên-Hòa, Hà-Tiên, An-Giang, Sóc-Trăng, Quảng-Nam... Hôm nay chúng tôi xin trình-bày về tỉnh Phú-Yên, và sẽ tiếp-tục nói đến các tỉnh Quảng-ngãi, Bình-định, v.v... Tài-liệu do bạn đọc ở các tỉnh gửi về, nên kèm theo tranh-ảnh về các thắng-cảnh địa phương, hoặc các nơi có liên-quan đến Lịch-sử, Văn-học. Chúng tôi rất hoan-nghênh những tài-liệu dài dủ và xác-thực.

P. T.

BỘN câu thơ trên đây của thi-sĩ Lam - Giang đã cho chúng ta một ý-niệm tổng-quát về địa-thể tỉnh Phú-Yên. Quả thè, Phú-Yên là một tỉnh khá lớn và phong-phú ở về phía Nam Trung - Nguyên Trung-phần Việt-nam, giống như một hình năm cạnh, phía Bắc giáp tỉnh Bình-định, phía

TỈNH PHÚ-YÊN

Tây giáp tỉnh Pleiku và tỉnh Darlac, phía Nam giáp tỉnh Khánh-hòa, phía Đông giáp biển Nam-hải. Hai đầu Bắc Nam có đèo cao nằm chéo ngang, tạo thành ranh giới thiên-nhiên, cách nhau 117 cây sô, nối liền ba tỉnh Bình-định, Phú-yên và Khánh-hòa như răng với lợi, tinh thâm-thiết như trong một nhà. Cho nên :

*Anh về Bình-định thăm cha,
Phú-yên thăm mẹ, Khánh-hòa
thăm em.*

Nhưng vì đèo Cà phía trong quá cao và đường đi hiểm trở, nên sự liên-lạc giữa Bình-định và Phú-yên có phần chẽ-chẽ hơn. Những chàng trai Bình-định đã vào đây lập gia-đình, và mỗi lần anh về thăm quê là mỗi lần đê vợ buồn nhớ không nguôi. Thành ra :

*Anh về Bình-định chi lâu,
Chiều chiều em đứng hàng dâu
ngó chừng.
Hay :*

*Anh về Bình-định chi lâu,
Bỏ em kéo vải hái dâu một
mình.*

Còn chàng khi ra đi, nàng

dặn-dò nhiều chuyện, bởi lâu ngày về thăm quê, chàng mảng vui với cảnh-trí noi chôn nhau cắt rốn, hóa ra :

*Anh đi, bầu rượu gói nem,
Mảng vui quên hết lời em dặn-dò.*

Đến khi chàng trở lại, nàng hỏi quà kỷ-niệm đâu, chàng mới sực nhớ là đã quên mua cho vợ chiếc nón Gò-găng. Chàng chỉ còn cách xin lỗi và tiếp-nhận những lời trách-móc của nàng :

*Anh về Bình-định ba ngày,
Cây mua chiếc nón là dày không
muas.*

Tỉnh Phú-yên có một diện-tích ước độ 8.000 ngàn cây sô vuông. Cũng như hầu hết các tỉnh miền duyên-hải Trung-phần, tỉnh Phú-yên bị kẹt vào giữa một bên là dãy núi Trường-sơn chạy thẳng từ Bắc vào Nam; và một bên là biển Nam-hải, cho nên phần lớn diện-tích đều là núi rừng trùng-trùng đìệp-đìệp, hoặc cao-nguyên đất đỏ cây xanh.

Xét về địa-chất tỉnh Phú-yên, chúng ta có thể phân-biệt bốn loại đất như sau :

1) Đất phù-sa ở vùng châu-thò Tuy-hòa và Tuy-an. Nguyên vùng này xưa kia là biển, lâu ngày nước sông Bàn-thạch, sông Ba (thuộc Tuy-hòa, sông Cái (thuộc Tuy-an) mang đất phù-sa về bồi đắp mãi mà tạo thành. Loại đất này rất tốt, thích-hợp cho việc trồng lúa, các thứ hoa màu và lập vườn-tược. Từ ngày có đập Đồng-cam đem nước sông Ba về tưới khắp đồng ruộng bao-la, thì chất đất tại vùng Tuy-hòa lại thêm mầu-mờ, sức sản-xuất nông-sản tăng gấp bội, nên người ta thường hát:

*Tuy-hòa lâm lúa nhiều bông,
Em về đây kết nghĩa cho thong-dong con người.*

2) Đất da-tây là một thứ đất đen như màu da con tay-ngu, ở vùng La-hai thuộc quận Đồng-xuân, vùng dinh-diển Tuy-binh thuộc quận Phú-đức. Những vùng này xưa kia có lẽ là những đồng lầy, thung-lũng nhiều cỏ lác, cây lá, sau bị vùi xuống bùn mà thành ra thứ đất màu xám này, rất tốt, vừa dẻo vừa xồp, trồng hoa màu và cây kỹ-nghệ như bông, gai,

kénaff rất thích-hợp. Về mùa nắng, đất này bị nứt nẻ thành những đường rất lớn và dài.

3) — Đất cát pha ở vùng bờ biển Sông-cầu và một ít ở ven bờ biển Tuy-hòa, do những cơn nước và sóng gió từ ngoài biển mang cát tấp vào bờ mà tạo thành, đất này trồng dừa rất tốt. Du-khách đi từ đèo Cù-mông đèn đèo Giôc-Găng sẽ thấy một rừng dừa mé biển. Thò nghi hợp với giồng cây này đèn nỗi quăng nghiêng quăng ngửa thè nào dừa cũng mọc được, cũng tươi tốt và trô bông sai trái. Quanh năm suốt tháng không khi nào vắng bóng dừa. Thi-sĩ Quách-Tần đã có hai câu thơ sau đây :

*Vườn dừa mé biển tung
đuôi phượng,
Rẫy bắp sườn non thẳng
cánh cò.*

4) — Đất đỏ ở vùng Cao-nguyên Sơn-hòa, Phú-đức và trên các sườn đồi núi, rái-rác quận nào cũng có. Đây là một thứ đất có pha nhiều tro của hỏa-diệm-sơn, rất dẻo và mát, trồng cây kỹ-nghệ rất thích-hợp như thuốc lá, cà-phê, chè

(trà), kénaff, gai, cây sơn, cao-su, và các cây ăn trái như cam, thơm, mít, cau v.v... Đặc-biệt thuốc lá ở vùng này có tiếng là ngon, nên có câu :

*Thuốc nào ngon bằng thuốc
lá Lô-qui (1)
Nhơn cùng tắc biển phải đi
lướm tàn.*

Như trên đã nói, tỉnh Phú-yên dựa lưng vào dãy núi Trường-son, nằm theo thè cánh cung. Từ Bắc vào, vượt khỏi địa-phận tỉnh Bình-định, dãy núi cao vọt lên, nằm ngang theo thè hoành-son, sát bờ biển. Du-khách phải vượt qua cái đèo tên tuổi là đèo Cù-mông cao 245 thước. Lên tới đỉnh đèo, du-khách hãy đứng lại nhìn ra Bắc rồi lại nhìn vào Nam, để cảm thông nỗi khóc tâm của người dân Phú-yên ngày xưa mỗi khi phải vượt qua đèo này để ra Qui-nhơn, bên tai như còn vang vang tiếng thở-than của vợ chàng lính thú :

*Tiếng ai than khóc nỉ-non,
Ấy vợ chú lính trèo hòn Cù-
mông
Công tôi gánh gánh gồng
Trở ra theo chồng bảy bì còn ba.*

Dãy núi Cù-mông có những đỉnh khá cao, cây cối rậm-rạp, quanh năm phủ một màu xanh biếc, như núi Tướp-vung (676m), núi Hòn Khô (690m), Hòn Kê (863m), núi Ông (529m), núi Hòn Ca (657m) v.v... Từ đó một mặt thè núi ẩn lan dần dọc theo mé biển, chiếm hầu hết diện-tích quận Sông-cầu và quận Tuy-an vào tới núi Chàp-chài & gần thị-xã Tuy-hòa. Càng đi vào các ngọn núi càng tháp dần, thành những đồi nhô nằm dọc theo Quốc-lộ số 1. Vì vậy, sau khi vượt khỏi đèo Cù-mông, du-khách còn phải tiếp-tục vượt qua đèo Tùy-luật thuộc thôn Tùy-luật xã Xuân-cảnh, nằm bên sườn núi Yên-bao, tiếp đèn là đèo Vận-lương ở giữa xã Xuân-cảnh và xã Xuân-phuong là một cái đèo lịch-sử, vì xưa kia chúa Nguyễn - Ánh cho quân chuyền-vận lương-thực từ vịnh Xuân-dài băng qua vùng núi này để chắt xuồng ghe thuyền ở vùng Phú-hội, chờ ra tiếp-tê cho quân lính đánh Tây-son ở Qui-nhơn. Mỗi lần qua đây, du-khách còn nghe vang-vang tiếng hò, điệu hat

(1) Lô-qui là một vùng thuộc xã Sơn-dịnh quận Sơn-hòa.

TỈNH PHÚ-YÊN.

của hàng ngàn hàng vạn quân lính gánh nặng đè vai, chân giò từng bước.

Qua khỏi Sông-câu, du-khách sẽ qua đèo Giắc-Găng, đường đi quanh-co, bên đường có nhiều hố sâu, là đoạn đường nguy-hiểm, hay xảy ra tai-nạn ltru-thông, rồi đèn đèo Giắc Quít ở giữa thôn Khoan-hậu và thôn Phương-ltru, đường thẳng, trên đỉnh đèo đối diện nhau có một ngôi chùa và một nhà thờ Công-giáo, cảnh-tr nơi đây khá ngoạn-mục. Qua khỏi Giắc Quít, tới Triều-sơn, du-khách muôn rẽ qua tay phải, theo tỉnh-lộ số 2 đi lên La-hai, phải qua đèo Cây Cưa, đường đi khúc-khuỷu quanh-co, chiêm hết hai phần ba quãng đường Triều-sơn — La-hai, nêu thẳng đường Quốc-lộ số 1 đi vào, du-khách sẽ qua đèo Xuân-dài, tục gọi là Gành Đò, đường đèo nằm sát bờ biển. Trước kia có hai khẩu súng thần công đè tại đây, nằm hướng đầu ra biển để bảo-vệ cho vịnh Xuân-dài, nên dân-chung địa-phương mới hát:

Nó ra ngoài đánh Xuân-dài,

Thầy hai ông Súng nằm dài giữa truong.

Tiếp đèn là đèo Vườn Xoài & thôn Cần-lượng xã An-dân. Tối đây vào dịp tháng năm âm-lịch, mời du-khách ghé lại chùa Đá Trắng thường-thức một vài quả xoài đặc-biệt, một thứ xoài ngon nhất Việt-nam. Chắc du-khách cũng đã từng nghe người ta hát:

Rủ lên Đá Trắng ăn xoài,
Muốn ăn tương ngọt Thiên-thai
thiếu gì.

Qua khỏi đèo Vườn Xoài, du khách sẽ tới ngã ba Chí-thạnh là nơi mà đường xe lửa tạm chia tay người bạn đồng hành là Quốc-lộ số 1 đè ôm-áp liên tinh-lộ số 6 chạy theo hướng Tây-Bắc qua La-hai, Phước-lanh đè ra Vân-canhh rồi gặp lại người bạn cũ tại Cầu Gành trên đường đi ra Bình-định. Từ Chí-thạnh đi La-hai bằng đường xe hơi, du-khách phải qua đèo Thị. Còn từ Chí-thạnh đi vào theo Quốc-lộ số 1, du-khách phải qua đèo Tam-giang, không cao lắm, rồi tới đèo Quán-Cau là nơi mà trước kia người ta

trồng cau hai bên đường rất nhiều thành những rừng cau, đèn mùa cau tươi, khách tới mua bán đông như chợ. Có người lập quán bán nước trà và quà bánh, rồi khách bộ-hành đi qua cũng ghé lại nghỉ chân, do đó mới có cái tên nôm-na «Quán Cau». Vượt khỏi đèo này, tuy đường đi còn phải lên giộc xuồng ghềnh nhưng không có đèo nào cao nữa, du-khách bắt đầu hết lo sợ pháp-phóng, thư-thái trong lòng đè sửa-soạn tới Tuy-hòa nghỉ-ngơi.

Quảng đường đầy đèo, đầy giộc này, ngày nay nhờ có xe hơi, du-khách qua lại chỉ trong mây tiếng đồng-hồ, ngồi trên đệm êm không chút mệt-nhọc, chỉ hơi lo bác tài trong giây phút thà hồn thơ bay bồng mày tưng xanh, rồi thà luôn cả tay lái mà thôi. Chứ ngày xưa, tờ-tiền ta mỗi lần phải qua đây thì thật là vất-vả. Hết lên đèo lại xuống giộc, trên vai mang nặng, đường đi gập-ghềnh, mồ-hôi ướt-dầm, hai chân mỏi rã mà vẫn không tới nơi. Những người giàu có, các tiểu-thư

công-tử con quan qua lại phải dùng cáng hoặc ngựa. Đề-tả cái cảnh ngựa cáng đứng-định đi qua các đèo, dân-chung địa-phương còn truyền miệng câu ca-dao sau đây :

Chiều chiều mượn ngựa ông
Đô (2)

Mượn kiều (3) chở linh đưa
cô tôi về.

Cô về chẳng lẽ về không.

Ngựa ô đi trước ngựa hổng
đi sau.

Ngựa ô đi đến Quán Cau,
Ngựa hổng đứng-định đi sau
Cò Diều.

Mặt khác, về phía Tây, mạch núi chạy từ đèo Cù-mông vòng qua vùng Phước-lanh, ăn lan khắp quận Đồng-xuân, vào đến Sơn-hòa, Phú-đức, núi non trùng-trùng điệp điệp, các ngọn núi sàn-sàn ngang nhau, không có ngọn nào cao chót-vót. Người ta thấy những đồi lau hoa nở trắng xóa một màu khì bắt đầu hiu-hắt gió thu, những đồng cỏ tranh bát-

(2) Đô-dốc.

(3) Cái yên ngựa.

ngát xào-xạc gió lùa, với đàn nai vàng ngơ-ngác nhìn trăng, những rừng le èo-là có mảng le mềm ngọt mà các bà nội-trợ thường tắm-bỏ cho chồng trong những bữa ăn gia đình êm-ấm. Miền này có nhiều vùng cao-nguyên rất phì-nhiều, dân-cư khá đông như vùng Vân-hòa (xã Sơn-long), Suối Mít (xã Sơn-định), Trà-ké (xã Sơn-hội) và 12 xã thuộc quận Phú-đức. Vùng này là nơi sinh sống của đồng-bào Thượng, nhưng cũng là nơi mà mồ côi Kinh Thượng đã ghi lại nhiều kỷ-niệm êm-đềm hay ngang trái. Chúng ta hãy nghe :

Khoai lang Suối Mít,
Đậu phụng Hòn Dung (4)
Chàng dào thiếp mót bỏ chung
một què.
Bởi đâu duyên nợ sụt-sùi?
Chàng giận chàng đá cái gùi
chàng đ.
Chim kêu dưới núi Tứ-bi (5)
Nghĩa nhàn còn bỏ huống chi
cái gùi.
Chạy vào tới xóm Sơn-thành
thuộc miền Tây-Nam quận
Tuy-hòa, dãy núi một mặt vẫn
đi thẳng vào Nam đê bao

chiêm miến Tây tinh Khánh-hòa, một mặt ăn ngang ra tận bờ biển theo thè hoành sơn, với nhiều ngọn núi cao ngút ngàn, cây cối rậm rạp, sườn núi nhiều đá và giềc, làm ranh giới thiên-nhiên cho hai tỉnh Phú-yên và Khánh-hòa. Tại vùng này có những ngọn núi tên tuổi như núi Lá (417m) là sào-huyệt của loài cọp, vì núi này nằm bên bờ sông Hinh, chỗ sông này nhiều cá, cọp ở đây thường đêm ra bắt cá ăn, vì vậy ở địa-phương có câu :

Cọp núi Lá,

Cá sông Hinh.

Núi Chúa (1010m) là nơi xưa kia tục truyền rằng, mỗi khi ở kinh thành có một vị vua chúa băng-hà, thì tại núi này tự-nhiên phát ra ba tiếng nổ lớn như sầm động, cho nên người ta mới gọi tên như

(4) Thuộc thôn An-nghiệp giáp Sơn-định và Xuân-phước. Nơi này trước kia đến mùa hoạch đậu, thanh-niên kéo nhau từng đoàn đi dào, đi hái.

(5) Ở gần đầm Ô-loan thuộc quận Tuy-an.

thè ; núi Hương tuy không cao (132m) nhưng cảnh-trí nơi đây đầy thơ mộng, dưới chân núi có bùa Hương nước ngập quanh năm, cá tôm đủ thứ, có chùa Hương vui tiếng mõ câu kinh, khách thập-phương tới lui không ngớt. Và điều đặc-biệt là phụ nữ vùng này rất đẹp, ăn nói có duyên và đa tình, cho nên người ta có câu :

Trai Ngũ-thạch, (6)

Gái bùa Hương ;

Núi Mặt-Cật (227m), Hòn Chảo (753m), Hòn Ông (1104m), Hòn Giù (1264m), núi Đá Chồng (604m). Nếu du-khách đi xe lửa ngoài vào khói ga Thạch-tuân hoặc đi xe hơi qua khói trạm kiêm-soát Bàn-nham, sẽ thấy bên tay phải núi Sa-Leo (334m), và núi Hóc-Nâm (507m), núi Cầu-Sông Ván (253m), núi Đèo Cà (407m), về bên tay trái có núi

Đá Bia (706m), tên chữ là Thạch-bi-sơn là hòn núi lịch-sử, nơi đây vào năm 1470, vua Lê Thánh-Tôn vào đánh Chiêm thành đã dừng quân lại khắc bia lên tảng đá trên núi để phân định ranh giới, rồi từ đó, núi Đá Bia đã trở nên đầu đê

ngâm vịnh của thi-nhân mỗi lần qua lại dưới chân núi. Cụ Phan-thanh-Giản đã vịnh một bài thơ bằng chữ Hán, dịch nghĩa như sau :

Mảnh đá đầu non dựng
Tầng cao ngắt một phuong
Chia vò nêu cột Hán.
Đuôi giặc trú xe Đường.
Chữ triện mây lu nét,
Công thần sứ đợi hương.
Chạm bìa người đã vắng,
Hành - khách chạnh lòng
thương.

VIỆT-NGÂM
(TRÍCH TÌẾNG-DÂN)

Thi-sĩ Quách-Tần cũng có câu :

Đá Bia tích cũ mây dù lấp,
Qua lại còn nghe khách
chuyện trò.

Còn dân chúng địa-phương vì lâu ngày không hiểu rõ sự-tích, thường lầm là núi Vọng-phu, nên có câu hát phô-biển khắp xóm làng :

Chiều chiều mây phủ Đá Bia,
Đá Bia mây phủ chí kia mất
chồng.

Mất chồng nhữ nẫu mất trâu
Chạy lên chạy xuống cái đầu
chõm-bõm.

(6) Gồm Thạch-tuân, Thạch-chảm, Thạch-lương, Bàn-nham, Bàn-Thạch.

BẢN ĐỒ BIỂU THẾ TỈNH PHÚ YÊN

Tỷ lệ : 1/1.000.000



Nằm sát biển có núi Hòn Bà (586m) mà người Pháp gọi là Cap Varella. Khi qua Hào-sơn, du-khách sẽ thấy một hồ nước trong xanh, rộ g non 10 mẫu tây; rai-rác đó dây một vài chiếc sông nan của ngư dân qua lại đánh cá, xa xa đan cò trắng tìm mồi, điêm-xuyệt cho bức tranh sơn-thủy thêm phần linh-động. Đó là biển hồ Hoà-sơn, nơi xưa kia chỉ là

một cái vũng nằm trong lòng biển cả, trải bao vật, đổi sao dời, tang thương đâu bè, đất phù sa sông Bàn-thạch bồi dần lên, bít mít phía cửa thông ra biển, biến cái vùng này thành một cái hồ thiên-nhiên muôn đời, hàng năm nuôi sống trên trăm gia-dình dân-chúng quanh vùng.

(còn nữa)



NGUY - GIÁNG

★ THIẾU-SƠN

NƯỚC Tấn đương hồi thạnh. Tấn-Diệu-Công là một vị minh quân. Tướng, tá đều là những trang hào-khiết.

Tuân-Tinh làm trung-quân nguyên-soái. Ngụy-Giáng làm quan Tư-mã đề giám-sát ba-quân.

Phản đêng các nước chư-hầu đều thần phục, ngoại-trừ nước

Sở và nước Trịnh. Nước Trịnh ở giữa hai nước Sở và Tấn, khi theo Sở lúc theo Tấn. Theo Tấn thì nghịch với Sở. Theo Sở thì nghịch với Tấn. Tấn biết thế không diệt Sở được nhưng muốn chế ngự Sở để lôi kéo Trịnh về mình. Diệu-Công hỏi các quan đại-phu thì Tuân Trinh hiến kế :

— Tấn chưa cố-kết được Trịnh là vì nước Sở cố súc tranh giành. Nay giờ muốn thâu Trịnh về trước phải úc chế nước Sở, mà muốn úc chế thế lực nước Sở thì phải dùng sách lược « dĩ dật dãi lao ».

Diệu-Công hỏi :

— « Dĩ dật dãi lao » là nghĩa gì ?

Tuân-Trinh đáp :

— Quân lính không nên dùng đì đánh luân, đánh luân thì mồi. Chư-hầu không nên hội-úc luân, nǎng qua lại thời oán. Dùng kẽ mà ngự nước Sở để trong thì quân lính giài-dãi, ngoài thì các nước ly-lâm; ắt nước Sở đi đánh phải thua, không trận nào hơn được. Tôi xin chia quân ra làm ba phiên mà đánh. Sở-quân tới thì quân ta lui. Sở quân lui thì quân ta tới. Sở đem toàn-lực mà ta có 3 phiên thay đổi. Sở không thể đếm quân

đánh hoài vì đường xá xa xuôi. Trịnh không biết cầu-viện với ai thì chắc phải theo Tǎn.

Diệu-công khen kẽ hay rồi cho phép Tuân-Tinh ra Khúc-Lương chính đốn quân ngũ.

Công-tử Dương-Can là em Diệu-Công 19 tuổi, huyết-khí phương cường, chưa từng ra trận nhưng hăng-hái xin đi tiên-phong Tuân-Tinh nói :

— Ngày nay tôi lập kẽ chia quân là chỉ cầu mau tǎn, mau thõi, không phải quyết đánh cho hơn, phân-phối phiên nào. Theo phiên này đã nhứt-định rồi. Tiết-tướng quân tuy mạnh nhưng chưa thiết-dụng.

Dương-Can ý-thể em vua khăng-khăng đòi xung-quân cho được. Tuân-Tinh nể lời cho xung vào đạo Tân-quân ở phiên thứ ba. Dương-can đòi xung vào phiên thứ nhứt nhưng Tuân-Tinh không cho. Dương-Can bèn lập một bộ đội riêng dàn ở sau đạo thương-quân. Vừa lúc đó quan Tư-Mã Ngụy-Giáng phụng tướng mạng đi tới để chinh-túc quân-hàng thấy Dương-Can dàn trận lối phép bèn giục trống ra lệnh cáo ở trong quân rằng :

— Dương-Can cõ ý vi-lịnh,

loạn hết thứ-tự trong quân. Cứ luận theo quân-pháp thì tội đáng chém. Nhưng nghĩ tới cái tình thân-de của Chúa-công thì nên đem một bộc-ngự thế mạng đe nghiêm quân-chánh.

Nói rồi Ngụy-Giáng liền khiển quân-hiệu bắt chém người ngự xe lấy đầu treo làm lính. Sau đó trong quân mới chinh-tề nhứt-luật. Dương-Can vừa sợ-hãi vừa xấu-hồ liền xuống xe ra khỏi quân-dinh, chạy thẳng vào trước mặt Diệu-Công vừa khóc vừa thưa :

— Ngụy-Giáng có lòng khí-phụ, làm đến quá chừng, tôi không còn mặt mũi nào mà thấy chư-tướng được nữa..

Diệu-Công chưa tường cờ-sự chỉ vì một lòng thương em nên nghe nói thì nồi giận mà rằng :

— Ngụy-Giáng làm nhục em ta cũng như làm nhục ta, tôi ấy đáng giết.

Rồi ông truyền đòi Trung-quân Ủy-phó là Dương-Thiệt-Chức qua bắt Ngụy-Giáng.

Dương-Thiệt-Chức vào cung thưa rằng :

— Ngụy-Giáng là người chí-tiết có việc không từ-nan, có tội

không tị-hình, sau khi rồi việc quân chắc thế nào cũng tới tạ-tội. Tôi khỏi phải qua đời.

Nói vừa rồi thì thấy Ngụy-Giáng đến, tay hữu mang gươm, tay tả cầm thơ sấp vào triều đe chịu tội. Mới tới ngọ-môn nghe tin Diệu-Công muốn cho người đi bắt Ngụy-Giáng liền trao thơ cho gia-bộc đem vào dâng vua còn mình thì liều quyết một lưỡi gươm thí mạng. Vừa lúc đó có hai quan đại-phu nhảy tới đoạt gươm mà nói rằng.

— Anh em tôi nghe Tư-Mã vào triều chắc là vì việc Dương-Công-Tử nên chạy mau tới đây muôn hiệp nhau mà tâu cho Chúa-công rõ. Không biết Tư-Mã vì có gì mà lại khinh sanh như vậy ?

Ngụy-Giáng mới nói đến cái ý Tǎn-hầu sai Dương-Thiệt-Chức bắt mình đe hỏi tội.

Hai người bèn nói :

— Tư-Mã theo công-pháp không luận tư-tình can chi mà liều mình tự-sát. Việc này không cần sai gia-bộc dâng thư. Anh em tôi xin thế cho Tư-Mã mà trần tấu.

Rồi ba người cùng đi đến cung-môn Hai quan đại-phu vào

trước xin yết-kiến Diệu-Công và trình thư Ngụy-Giáng.

Thư rằng :

« Chúa-công tưởng đến phận hèn cho tôi làm chức Tư-Mã. Tôi có nghe mang bá quân tại tay Nguyên-Soái, mà quyền nguyên-soái giữ được phép công. Tôi gết ngời vì linh là cũng muốn làm cho hết trách-nhiệm, vẫn biết là động cập đến hoàng-de thì đặc tội với quân-vương, tôi xin liều mình với một lưỡi gươm, cái nghĩa thân-thần gọi chút tò lòng quân-thương ».

Nghe lời trần tấu và đọc xong bức thư, Diệu-Công liền đứng dậy, không kịp mang giày, đi bộ ra cung-môn nắm tay Ngụy-Giáng mà nói rằng :

— Lời ta nói là vị tình anh em. Việc nhà ngươi là làm theo quân pháp. Em ta không biết nên phạm phải quân-hình, ấy là lỗi tại ta, nhà ngươi không có tội chi. Thôi ngươi cứ về lo bồn-phận.

Dương-thiệt-Chức đứng một bên nói lớn lên rằng : « Chúa-Công đã tha là vô-tội thì cứ xin lui. » Ngụy-Giáng mới cúi đầu

tạ ơn và lui ra. Dương-thiệt-Chúc và các vị đại-phu đều xưng hạ.

— Chúa - Công được một người tôi biết phụng pháp như thế này lo gì nghiệp bá không nê.

Diệu-Công trở về nội-cung mắng Dương-Can cho là một người không biết lễ-phép, lại sai nội-thị đưa Dương-Can qua nhà Công - tộc đại-phu Hàn-vô-Ký học lễ ba tháng mới cho vào yết-kiến.

Dùng chiến-thuật « Lấy khoẻ chờ mệt » quả nhiên Tuân-Tinh đã làm cho quân Sở thối chí buộc lòng phải buông tha cho nước Trịnh ngã về phe Tấn. Sau khi đã ký hòa ước Diệu-Công còn nói với Trịnh-Hầu rằng :

— Ta biết Trịnh phải nhiều phen bị bức hiếp nên cũng muốn đe nghi-ngoại. Từ nay về sau, muốn theo nước nào tùy-ý chớ ta không ép.

Trịnh-Hầu cảm-kích trong lòng nên đã đáp lại như sau:

— Bá-quân có thành-tâm, đều chim muôn cùn biết cảm-kích nữa là tôi, có lòng nào mà

quên ơn được.

Trịnh-Hầu làm lễ tạ ơn vua Tấn gồm có 3 nhạc sư, 16 người nữ-nhạc, 30 người con gái biết thêu dệt, 32 cái máy hát và 100 cỗ xe Diệu-Công nhận rồi cho Ngụy-Giáng 12 máy hát, 8 người con hát và cho Tuân-Tinh 1 phần 3 quân-xa. Hai người cúi đầu xin từ nhưng Vua Tấn cố ép và nói rằng : « Ta được thế này là cũng nhờ có hai tướng ».



Nhưng chỉ một chút xíu nữa là ông đã nghe em mà giết chết một tướng ngay từ lúc chưa ra quân. Nến Ngụy-Giáng chết thì Tuân-Tinh chắc không thể nào chỉnh-đốn quân-ngũ được vì quân-pháp bị thủ-tiêu thì cũng chẳng làm sao giữ nổi được quân phong, quân kỳ và hiệu lệnh của nguyên-soái !

Diệu-Công là một dũng anh quân mà còn đe cho tư tình chi phổi. Nếu ông là một hòn quân hay chỉ là một ông vua tầm thường như những ông vua khác thì mười mạng Ngụy-Giang cũng đi đời.

Chiếc ngai vàng là nơi trú-ẩn của tư-tình còn dục-vọng. Quyền

thần còn dựa hơi vua mà tự trung, tự-tác huống chi người trong thân-tộc của nhà vua Anh-minh như Diệu-Công mà còn nói được rằng : « Ngụy-Giáng làm nhục em ta cũng như làm nhục ta. Tôi ấy đáng giết ». Lúc đó ông hoàn-toàn đe tư-tình chi phổi, ông không thể vô-tư được. Phải vô-tư mới đủ sáng suốt mà suy-nghĩ một cách công-bằng. Ngụy-Giáng biết nó là em ta sao nó dám vô-lẽ ? Hay là em ta có làm việc gì quấy ? Vậy phải điều tra cho minh-bạch rồi mới quyết-định sau.

Nhưng quá thương em lòng ông đã thiên-lệch và cái tâm-trạng đó đã gây ra bao nhiêu thảm-trạng giữa loài người. Ở một người có quyền thế và nhứt là ở một ông vua thì tâm trạng đó là tâm trạng kẻ sát nhơn.

« Tôi ấy đáng giết » và chỉ một chút xíu nữa là ông đã giết oan một-trung-thần, một lương-tướng.

Nhưng ông hơn người ở chỗ ông biết dùng người hiền, biết nghe lời phải, biết phục thiện và sửa sai một cách công bình và thiết-yếu.

Ngụy-Giáng giữ chức Tư-mã đã làm hết bần-phận nhưng lại gặp một trở-lực hết sức lớn lao là phải thi-hành kỵ-luật đối với em ruột của nhà vua. Theo quân-luật thì tội Dương-Can đáng chém đầu. Nhưng ông còn nể mặt nhà vua nên bắt người ngự xe phải thế mạng.

Theo thời-đại lúc đó thì việc ông làm không có chỗ nào đáng trách vì kết-quả là làm cho kẻ phạm pháp thất-kinh hồn vía hết dám ngông nghinh, làm cho ba quân nghiêm cần mà giữ gìn kỷ-luật.

Nhưng còn anh ngự xe bị giết một cách oan-uồng thì chẳng ai hối-dâu mà nghĩ tới vì anh chỉ là một sĩ-tốt vô-danh, một binh-nhi-hạ-cấp, một người mà sự sống chết chẳng liên hệ tới ai.

Nhưng bây giờ thì ta không thể bằng-quan với cái chết của người đó. Trước hết vì người đó cũng là người như ta cũng muốn sống chứ nào có muốn chết, nhứt là phải chết thay cho một kẻ có tội-mà mình lại vô can.

Kế-tới là người đó cũng có cha-mẹ, vợ-con, thân-bằng, quyến-thuộc, họ cũng biết đau-khổ vì cái chết oan-uồng của anh ta.

Nhưng sau hết là người đó thuộc về thành-phần xã-hội đồng-dảo nhất và quan-trọng nhứt trong nhơn-loại. Họ là những người không tên, không tuổi nhưng có một sức mạnh vô-biên. Võ-tướng lập-chiến-công bằng xương máu của họ. Vua chúa nhờ sức họ để cung-cố ngai vàng nhưng cũng nhiều khi chính họ đã lật đổ ngai vàng của vua chúa.

Người phong-kiến không biết đánh giá con người nên mới giết anh ngự xe để hạch tội kẻ



* ĐỒ !

Một thầy tiêu học đồ học-trò :

— Các trò có biết trong tất cả các thứ đồ chơi cho trẻ em, thứ nào có tinh cách giáo-dục hơn hết ?

Học trò nhao nhao lên kẽ :

- Chiếc xe lửa
- Chiếc máy bay
- Con búp-bê
-

Thầy cười bảo :

— Trật lết hết. Đồ chơi có tinh cách giáo-dục hơn hết là thứ đồ chơi biết dạy các em rằng : « chơi rồi thì xin cất dùm cho ».

phạm-pháp vì nó là em Vua.

Nhơn loại bấy giờ đã giác-
ngô hơn người xưa bội bàng
vì họ đã lãnh hội được nhiều
bài học xương máu của bọn
người vô danh tiêu-tốt.

Ngụy-Giáng là một người
phụng-pháp nghiêm minh. Nếu
ông sống lại ở thời nay chắc
ông sẽ nghiêm-minh hơn nữa
vì ông sẽ không dám giết oan
một mạng người.

THIẾU-SƠN

XEM TRIỀN LÂM

TRANH Ở THỊ LỊCH 1963

của hàng ESSO

★ CHÂU-GIANG

ẤT cả gồm 159 người
tham dự và 311 bức tranh đủ
các loại: sơn dầu, bột màu,
phấn tiên, thuốc nước và chì.

Đó là một phòng tranh lớn
nếu chỉ nhìn về lượng. Ít có
cuộc Triển-lâm nào lại đông vui
như thế. (Tôi nói *đông vui* là
muốn diễn hết nghĩa của cuộc
trưng bày này). Tất nhiên sẽ hiểu
là: Không có gì là lầm. Nó giống
một buổi chợ đông thê-thôi. Các
món hàng được bày la liệt
thành nhiều tầng, chi chít, chỗ
nào cũng tranh kề cả trong góc
kẽ. (Một điều buồn cho những
bức tranh phải chịu sự thiệt
thời ấy). Cái sự sắp xếp luộm

thuộm như thế không thể nào
gây cho người xem tranh cái
không khí thoái mái về thưởng
ngoen. Tôi nói chắc như vậy
Ấy là chưa kể còn nhiều bức
đáng phải loại bỏ đi trước khi
ra mắt. Thật là một thiểu số
tranh.

Tổ chức hàng năm đề tuyển
chọn lấy 12 bức tranh khai nhất
in vào lịch, rồi phân phát đi khắp
nước Việt-nam và quốc-tế.
Hàng đã có một sáng kiến đẹp,
khôn ngoan và đáng khen ngợi.
Nhưng với công trình to tát như
thế tại sao Hàng lại có sự thiếu
sót đáng tiếc đó ?



Một phần rất lớn tranh tham dự cuộc thi đều mang tên những người mới. Thường là những người bày tranh lần đầu. Mỗi năm những tên quen thuộc đã biến dần. Hiện tại ở phòng tranh năm nay chỉ còn : Hồ-tấn-Thuận (Thuận-Hồ) Võ-doãn-Giáp, Phạm-dình-Tín v.v... nhưng tranh của các anh hầu hết bị chìm hẳn đi, lẫn vào với tất cả. Thật vậy, tôi phải đi tìm mãi khi thấy tên các anh trong cuốn catalogue. Khi tìm ra thì tôi đã thất vọng : không thể khơi được sự chú ý của mọi người... Tôi nghĩ rằng tên tuổi các anh không cho phép các anh lại vẽ một cách dễ dãi thế.

Cũng vì sự thiếu vắng của các người làm Hội Họa «quen thuộc», nên tôi tự hỏi : «các họa sĩ đó không có tranh bày hay tại sự tổ chức của Esso thiếu tính chất nghệ thuật?»

Đừng đòi hỏi nhiều ở một cuộc triển lâm chỉ có tính cách dự thi. Bởi phần chính yếu của nó là làm sao lựa chọn được 12 bức tranh giải là đủ. Đẳng nào thì cũng sẽ có đủ 12 bức. Bắt buộc.

Nhưng phần giá-trị của phòng

tranh này thì sao ? tôi thấy : Tranh bày thì nhiều, tranh xem được thì ít quá, so với số lượng của cuộc trưng bày.

Bằng khía cạnh rất khách quan thưởng ngoạn, tôi chỉ nhận được một cách khá thícn thú ở 6 người mà tôi sê-ké ra sau đây : Nguyễn-hữu-Vũ, Trần-dinh-Nghĩa, Kha-tử-Khai, Nguyễn-văn-Bom, Võ-văn-Sang và Huỳnh-tao-Nhã. Sáu người xứng đáng đứng hàng đầu của cuộc triển lâm. Sáu người là sáu nét đậm của phòng tranh vậy.

Nhin thẳng vào 6 tác-giả kề trên đây, chúng ta phải mừng rǎng : Xu hướng hội-họa mới ngày càng lớn mạnh. Có một sinh khí mới trong tranh các anh. Đúng. Một sự đầy tin-tưởng và chân thành ở những đoạn bước khởi phát của mình. Sự tin tưởng đó tràn tới người thưởng ngoạn như cả một điều mơ ước vừa xuất hiện, mà họ tự nhận ngay một trách nhiệm phải khuyến khích, phải theo dõi và nâng đỡ.

Tôi muốn nhấn mạnh vào 6 người này là đề nhắc với các anh rằng các anh là những mầm tươi tốt ; đề phải tự nhìn vào mình và phải thận-trọng trong

tương lai. Bởi các anh hiện đẹp như gió, phong phú như biển. Nhưng nếu chỉ một bước hụt ở sau này là có thể cái đẹp ấy, cái phong phú ấy sẽ héo đi và khô cằn đi tắt cả, là sẽ mất hết đi cái phần lực lưỡng bây giờ.

Vì là lần đầu tôi được xem tranh của 6 người, mà lại xem được ít quá. Phải chờ xem nhiều nữa sau này mới biết chắc được. Bây giờ tôi ghi sự chú ý đặc biệt của tôi vào 6 người và chờ đợi.

Những bức tiêu biêu của 6 người và cũng là của cả phòng tranh như sau đây : Đại-lộ Đồng Khánh (306). Mơ Hoa (164). Tĩnh vật (106). Nghỉ ngơi (30). Xóm chiều (229). Phút cuối cùng (175).

Tất cả đã thành tranh. Một chút ảnh hưởng nào đó trong một vài. Tất nhiên khó có thể tránh được lúc khởi đầu. Những ảnh hưởng đó sẽ bị trút bỏ dần (như ta trút bỏ những cái áo khoác ngoài) và vì thế tôi không nói tới. Cũng như phòng tranh bày nhiều, mà nhiều tranh yếu kém, cho nên tôi cũng không kể đến một số người nữa tương đối được. Chọn lấy 6 người, 6

người thôi trong số 159. Đó là lý do tôi muốn thu gọn lại, để dễ thấy, dễ nổi bật.

Thêm một điểm nhận xét chung cả phòng tranh : Nhiều người muốn làm mới tranh mình. Nhưng phần lớn đều chưa được. Làm lệch lạc các hình thù, quết màu thật lòe-loẹt, không phải là mới. Nhầm. Chỉ là hình thức. Phải có ý thức mới, và đó mới là điều quan-hệ.



Nhân xem phòng tranh năm nay, tôi có một ý nghĩ : nên chọn lọc kỹ trước khi đem trưng bày (ít mà tốt còn hơn nhiều mà thừa). Nếu chỉ cốt làm *phương tiện quảng cáo* cho Hàng thì lại là một việc khác (ngoài ý muốn nghệ thuật). Nhưng theo như lời mở đầu trong cuốn catalogue là : « Nhằm mục đích khuyến khích... và phô biến nghệ thuật Việt-Nam » thì cần thiết phải có một ban tuyển lựa thích hợp hơn. Nghĩa là một ban tuyển lựa gồm nhiều người biết xem tranh. Mà : « Đề phô biến nghệ thuật Việt-nam » thì nghệ thuật Việt-Nam không phải chỉ có thể. Tất nhiên.

CHÂU.GIANG

Danh-Nhân Thế-Giới

Viên-bản Thế-Kỷ Hồi-Mùa

7.— Charlie CHAPLIN

PHIM ĐẦU: « ĐI TÌM KẾ SỐNG »

BƯỚC vào giới điện ảnh năm 1913, Charlie Chaplin đã bắt đầu xung đột ý-kiện với đạo diễn Sennet. Ông này muôn quay những phim linh-dộng, chú trọng đèn-nhiều biến-chuyen hơn là lối diễn-xuất. Còn Charlie Chaplin chưa thoát khỏi nếp sống của sân-khau, chú-trương những động-tác chậm rãi, chú-trọng nét-mặt nhiều hơn. Hai bên xung đột với nhau hoài.

Tuy vậy, cuốn phim hài-huoc đầu tiên cũng được trình diễn trước công chúng, ngày 2-2-1914; phim « Đi tìm Kế Sống » — (*Making A Living*)

— trong đó Charlie đóng vai trò một tên lường-dảo.

Hồi ấy, các nhà sản-xuất phim Mỹ không đề tên các diễn-viên, nên báo « Moving Picture World », bình-phẩm Charlie với câu này: « Diễn-viên đã khéo léo đóng vai tên lường gạt đáng khen là có lối diễn-xuất vào bức-nhất ».

Cuốn phim đầu này chưa đưa Charlie lên đài danh-vọng. Mãi sau, nhờ một sự-tình cờ mà Charlie gặp được bộ-y-phục và được đóng một vai trò giúp-minh nổi-danh.

Nguyên, Sennet có một biện pháp làm việc là khi có những cuộc biểu-diễn lớn-lao, ông cho diễn-viên của ông nhập bọn và đi đầu để ông quay phim Ngày-kia có cuộc đua xe-hơi con-nít ở Venise, ông bảo Charlie kiềm một bộ quần áo thật lồ-lăng để cầm đầu cuộc đua-ây. Charlie được tự ý lựa-chọn y-phục, bèn quo một cái-quần quá-rộng của một

60

DANH-NHÂN THẾ-GIỚI



bạn đồng-nghiệp, mượn-một cái-áo quá-hẹp của người-khác,

● BƯỚC ĐẦU ĐÃ THÀNH CÔNG

PHIM đầu của Chaplin là phim « *Making A Living* » ra đời ngày 2-2-1914 trong ây Chaplin đóng vai một tên lường gạt và được tờ báo « *Moving Picture World* » khen ngợi: « Tài-tử này đáng là một tài-tử hài-huoc vào-hạng-nhất ». Lời khen đã làm giục-mình ngôi-sao Ford Sterling bấy-lâu đang là ngôi-sao sáng của hằng phim Keystone.

Hàng-này theo thường-lệ hồi-ây, — không quảng-cáo cho các diễn-viên phụ trong

rồi-deo râu cá-chốt, cầm-can, chân-đi-chữ-bát, khênh-khang đèn-chỗ-dua-xe. Phim này được quay-trong 45 phút. Khi chiếu-ra khán-giả đã phải ôm-bụng mà cười-về-dáng-di và quần-áo của Charlie.

Tiếng-tăm Charlie Chaplin nổi-lên từ đó.

phim-nên nhà-báo bình-phẩm cũng không-cần-nói-dèn tên Charlie Chaplin. Nhưng đèn-phim thứ-hai, Chaplin-lại thành-công-nữa, hằng-mới-nghĩ-dèn-việc-đưa-tên-tuổi Charlot ra làm-quảng-cáo. Trong phim-thứ hai-này, Chaplin đóng-chung-với-một nữ-tài-tử-hài-huoc danh-

★ TẾ-XUYÊN

tiếng Mabel Mormand — sau này người ta gọi nàng là một « Nữ Charlot ».

Trong phim này, Chaplin vào một khách sạn, đang cầm « can » oai vệ bỗng gặp phải một nữ thần-chú giắt chó, rồi bị vướng vào sợi dây cột chó ; Chaplin muốn gỡ mà càng gỡ càng bị cột chặt thêm, đèn phải té xuống, chòng tay vào cái ống nhô.

Phim này đưa Charlie Chaplin lên một địa-vị trong phim trường : bắt đầu từ phim sau, hãng đê tên Charlot vào tựa cuốn phim.

Cuốn phim thứ ba lây tựa là « Charlot, bồi nhà hàng » được đem chiếu ngày 27-4-1914.

Bảy lâu hãng Keystone thường chủ trương quay phim hài-hước với những tác-động mau lẹ ; lôi diễn xuất theo một tinh-thần trào phúng sơ-đẳng, dễ làm cho đại chúng cười, không có gì sâu-sắc. Charlot bèn đưa ra một nghệ-thuật mới, đem từ sân khấu vào điện ảnh, — vì Charlot xuất thân làm hổ sân khấu — tạo ra một

cái cười thâm trầm, có ý nhị, làm cho người ta có khi phải cười ra nước mắt. Cái cười do Charlot tạo ra đã « truất phè », được cái cười rẽ tiền của hổ Ford Sterling : tài tử này cầm thầy mình sắp mặt họng.

Lối diễn-xuất của Charlot lại chậm rãi như trên sân khấu, nên thường có sự xung đột với đạo-diễn.

Chủ hãng Keystone biết rằng Charlot là một thiên-tài, khó mà uốn nắn cho vào khuôn mẫu cũ hù, cần phải để cho tự do phát triển khả năng. Bởi vậy ông bảo đạo-diễn thả dây cương cho Charlot muôn - diễn-xuất thế nào tùy ý.

Được hoàn-toàn tự-do, Charlot tìm ra một lối phục-sức đặc-biệt làm nổi bật « cá-tính Charlot » và phục-sức ấy được duy-trì mãi trong các phim tiếp tục quay sau này.

Bộ « quần áo Charlot » chỉ là kết quả của một sự tinh-cờ song cũng có ngẫu-hứng của Charlot tạo ra. Nhân dịp thành Venice mở cuộc thi lái ô-tô

cho trẻ em, Charlot được cử đến gia-nhập đoàn đua để giúp vui cho ban tổ-chức và luân tiễn hãng Keystone quay một phim thời-sự. Trong lúc gấp rút, chưa biết lựa quần áo nào cho lồ-bịch, Charlot bèn giặt cái quần của một bạn đồng-nghiệp, cái áo của một bạn đồng-nghiệp khác, và đòi giày quá dài của một bạn thứ ba ; Charlot thêm cây « can »

và cái mũ trái dưa, thè là dù chọc cười thiên hạ. Bộ « quần áo Charlot » xuất hiện lần đầu tiên với phim « Kid Auto Races at Venice » làm cho khán giả cười thích thú, mê say.

Giúp việc cho hãng Keystone đến cuối năm 1914 Charlot đã đóng trò trong 35 phim mà xuất sắc nhất là phim « Cuốn tiểu-thuyết hài hước của Charlot » quay mất 14 tuần lễ.

● DANH VỌNG LÊN NHƯ ĐIỀU

Chi có một năm 1914, mà danh-vọng của Charlot đã nổi lên như diều. Hãng Keystone lo có hãng phim khác đền giành giật ngôi sao sáng chói của mình, đã tổ chức một cuộc cạnh-gác chặt chẽ và kín đáo để từ chối các tay môi giới điện-ảnh không cho tiếp xúc với Charlot, hầu tránh mọi sự thương-lượng của các hãng tranh thương.

Một mặt nữa, chủ hãng Keystone đề-nghị tăng lương Charlot lên 400 Mỹ-kim một tuần và đề nghị ký giao-kèo mới. Charlot đòi tăng lên tới 750 Mỹ-kim nhưng chủ hãng

cho là cao quá, chối từ. Chủ hãng đã tính lầm và sau này ông tiếc mãi vì sô lương 750 Mỹ-kim không quá cao đâu và có thè sanh lợi cho ông cả bao nhiêu triệu.

Hãng phim Essanay liền giành được Charlot bằng sô lương 1.250 Mỹ-kim mỗi tuần. Có giai thoại nói rằng hãng này muôn cho người tiếp xúc với Charlot phải dùng một tài tử đèn đóng một vai phụ, vai chăn bò trong một cuốn phim mà hãng Keystone đang quay ; người môi giới nhờ đó mới có thè thương-thuyết với Charlot.

Charlot bị chủ cũ « phong-tòa » gắt gao biết chừng nào vì tài tử này là cả một cái mỏ vàng mà hãng Keystone khẽn muôn đê lọt vào tay người khác.

Quả thật, một năm giúp việc cho hãng Essanay, Charlot đã làm lời cho hãng trên 1 triệu. Phim xuất sắc nhất trong năm 1915 do hãng Essanay sản xuất là phim « *Thằng lêu-lòi* » (Vagabond) — trong đó Charlot biểu hiện một hạng người bị bạc-đãi, ức-hiếp trong xã-hội mà nước nào cũng có.

Cuối năm 1915, hãng Essanay đề nghị Charlot cộng-tác với hãng Bằng cách chia lời ; hãng cam-kết là phần lời tối thiểu hàng năm của Charlot phải được 500.000 Mỹ-kim.

Đề-nghị lớn như vậy mà còn bị Charlot từ chối. Lúc này có người anh ruột của Charlie Chaplin là Sydney cũng là một hổ diều song có óc kinh-tế và tính toán đã đèn giúp việc cho Charlot như một người quản-lý. Sydney khuyên em nên dọ dẫm thị-trường biêt đâu chẳng kiêm được chô lợi hơn.

Hai anh em bèn đi du-lịch Nữu-Uớc, tìm tiệp xúc với các nhà môi giới điện-ảnh. Cuộc du-lịch này đã kết-thúc bằng một hợp đồng ký với hãng Mutual Company ngày 26-2-1916 ; Charlot được trả lương 10.000 Mỹ-kim mỗi tuần và mới vào làm đã được lãnh một số thường riêng 150.000 Mỹ-kim, tổng cộng một năm có tới 670.000 Mỹ-kim.

Một nghệ sĩ mới 26 tuổi đã lãnh một số tiền 67 triệu bạc V.N. mỗi năm. Thật là một thành công không thể tưởng tượng được. Lương của Charlot tăng gấp 10 lương năm trước.

Tuy vậy mà anh em Charlie Chaplin vẫn ở một khách-sạn trung bình, khách sạn Stowell ở vùng ngoại ô Los Angeles. Song danh tiếng Charlot càng nổi lên, các yêu-nhơn dù các giới trong xã-hội càng mở mạc đèn dự các cuộc tiệc tân, các cuộc đại-lễ. Trong sô này có nhà đại tư-bon Vanderbilt. Trong một dạ tiệc tung bung náo nhiệt mừng sự thành công của Charlot, do vợ chồng nhà tư-bon tổ-chức tại một

nha hàng lớn, bà Vanderbilt đã cao-hứng hút một điếu thuốc lá cắm vào một ống đốt dài, bằng vàng, trông rõ ra hàng trưởng già quý tộc. Bà quên rằng luật của thành phố Los-Angeles cấm phụ nữ hút thuốc ở nơi công-cộng. Cảnh sát trưởng đèn can thiệp toan lập vi-bằng, đèn lúc nghe nói tiệc này dãi thiên tài Charlot, viên cảnh sát trưởng liền bỏ qua rút lui, không làm khó dễ cho chủ tiệc nữa.

Vì có những sự giao du với các người tài-mắt trong xã-hội nên Charlot nghe lời khuyên của anh em bạn, dọn đèn ở một nha hàng lớn tại chau-thanh : nha hàng Athletic Club. Sydney Chaplin còn mua cho em một chiếc xe hơi, mướn một người Nhật tên Kono làm tài-xe kiêm luôn cả vệ-si. Kono sau này thành người thân-tin của Charlot, giúp việc cho chủ trong 18 năm trường.

NHỮNG VỤ BẮT CHƯỚC CHARLOT

NHỮNG phim của Charlot được công-chúc hoan-nghinh quá mức, đèn nỗi có những vụ « Charlot giả mạo » hay « bắt chước Charlot » tràn lan trong ba năm từ 1916 đến 1918.

Trước hết có những chợ-phíên tò-chức các cuộc thi « nhái đúng nghệ-thuật Charlot ». Một hôm trong những người dự thi, có một thí-sanh bị châm hạng bét. Lúc phát thưởng, anh nẩy lên diễn-dàn tuyên-bô với ban tò-chức và công-chúng :

« Thưa quý-vị, chính tôi là Charlie Chaplin, tôi là thứ Charlot chính hiệu đây ! »

Thật là trào-lộng : Charlot nhái Charlot mà không đúng !

Còn có những phim quay với thứ Charlot giả-nữa. Trước hết là tài-tử Amador, người Mẽ-tây-cơ lầy tên là Charles Aplin, đóng phim với điệu bộ, y-phục bắt chước như Charlot. Kè đèn hãng phim King Bee Company mướn tài-tử Billy West đóng trò giông-hệt Charlot, hết chô chê ; hãng

này thâu được kết quả khá quan về tài-chánh.

Phong-trào « nhái » Charlot tràn lan qua tới Âu-châu : tại Pháp có tài-tử Jack và André Séchan ; ở Đức có Charlie Kaplin và Ern Bosser. Nếu họ không đóng phim thì họ lên sân khấu. Không có luật nào cấm đoán, nên các vụ Charlot giả này được bỏ qua. Chỉ có một lần vào năm 1925, Charlie Chaplin đưa đơn kiện Charles Aplin về một phim bắt chước cả cốt truyện của mình. Charlot đã thắng kiện, được tða bắt bị cáo bồi thường một số tiền xứng đáng.

Tại Mỹ có một hè diêu đă nỗi danh là tài-tử Harold Lloyd — có tên trên màn bạc là « hè Lui » — trong khoảng 1915 — 17 cũng bắt chước y-phục, diệu bộ của Charlot : Harold chỉ đổi chút đỉnh, cho râu vền lên thay vì quặp xuồng và quần thì ông hép chót không rộng. Mãi đến cuối năm 1917, Harold Lloyd mới đeo kiên trắng và tìm ra được một nếp riêng biệt của mình, được công chúng Mỹ

thích thú, hoan-nghinh.

Trong 2 năm 1916-1917 là hai năm nò lực làm việc và sản xuất dồi dào hơn hết, Charlot đã hoàn bị nghệ-thuật cho tới mức toàn bích.

Mản hợp đồng, hãng Mutual Company đề nghị với Charlot đóng 12 phim với lương bao gồm là 1 triệu Mỹ-kim. Song Charlot từ chối vì hãng First National Circuit đưa ra những điều kiện đặc-biệt ưu đãi hơn : Charlot chỉ đóng có 8 phim trong 18 tháng mà lãnh lương 1 triệu với số tiền thường 15.000 Mỹ-kim.

Charlot được toàn quyền hành động trong phim trường, tuyển lựa tài tử, viết truyện phim, đạo diễn, đóng trò... như hãng phim của chính mình. Chưa thấy một tài-tử nào được biệt đãi đền thề.

Đến năm 1920, Charlot ra kinh-doanh riêng. Hợp tác với ba ngôi sao sáng màn bạc hồi ấy là Mary Pickford, Douglas Fairbanks và D.W. Griffith, Charlot lập ra hãng phim «United Artists» bô-vòn ra đê mình làm cho mình, khôi phái

cần đèn vòn của các nhà tư-bản.

Cũng nên nhắc qua hoạt-động của Charlot trong hồi Thê-chiên thứ nhứt.

Năm 1918 trước khi Mỹ tham-chiến ở Âu-châu, Charlot đã cõ-võ cho sự can-thiệp của Mỹ mà Charlot cho là hợp với chánh nghĩa của tự-do. Đến lúc Mỹ tham-chiến, công-dân Mỹ được gọi nhập-ngũ qua Âu-châu tác-chiến. Charlot cùng Mary Pickford và Douglas Fairbands đi khắp các nơi cõ-dộng dân chúng mua phiêu Quốc-trái.

Dân-chúng cảm mến thiêng tài này, nên hoan-nghinh nhiệt liệt ; lần diễn thuyết nào cũng

đông nghẹt công chúng, những khán giả đã từng biết rõ mặt Charlot qua màn ảnh nay muôn biết nhà tài-tử bằng thịt bằng xương. Cuộc cõ-võ của Charlot giúp cho Quốc-trái thành công mỹ-mẫn. Có một lần xảy ra một sự trùng-diệp trào-lộng càng đẽ cao uy tín của Charlot lẩn ày Charlot đèn một quận nhằm đúng vào ngày ông bộ-trưởng tài chánh cũng tới đây để cõ-dộng cho Quốc-trái. Buổi nhóm của ông bộ-trưởng có chừng 500 người nghe, còn buổi nhóm của Charlot đông cả mây trăm ngàn người đèn nỗi không còn chỗ đứng.

(còn nữa)



* TRĂNG MẬT

Có thè nói rằng tuần trăng mật của đôi vợ chồng son đã qua khi mà chồng ở sở, điện-thoại về cho vợ răng : « Chiều nay anh sẽ về muộn một tí vì anh mắc bận công việc » và khi người vợ vắng nhà lúc chồng về, đẽ lại mảnh giấy trên bàn, căn dặn : « anh chịu khó lấy thức ăn sẵn trong « gát măng-re » và anh xơi cơm đi, đừng chờ em ».



một giấc mơ hoa

★ DUYÊN-HỒNG

(Tiếp theo P.T. số 87)

* Thứ Hai 23.2

DẠO nay bận quá, không có thì giờ chép nhật-ký nữa. Nhưng lâu không viết, lại nhớ những trang giấy xanh-xanh màu duyên-dáng này.

Bao nhiêu đứa bạn của Hồng lúc đầu cũng hăng-hái viết nhật ký, gần như một cái «mode», nhưng rồi dần-dần bỏ dở cả. Bồ nào cũng

MỘT GIẤC MƠ HOA

cố hết sức nắn-gọt câu văn cho bóng bầy, ra vẻ tiều-thuyết, nào văn-chương, nào «triết-lý» về đời sống, nào «tâm-lý ái-tình» v.v... và v.v... Rốt cuộc rồi «đầu-hàng vô điều-kiện» trước con Ma Lười

Xuýt nữa, Hồng cũng cho trôi luôn «Giấc Mơ Hoa» xinh-xinh của Hồ g! Chỉ vì mấy đêm tập ca-vũ, cố gắng cho xứng-đáng lòng tin cậy của cô Giáo và bà Hiệu-trưởng, và nhất là lúc lên sân khấu cho khỏi bị «thôi tu-huýt».

Lúc mới được «chỉ định», sao mình hân-diện thế! Bây giờ bắt đầu lo-lo... Một nữ sinh, lần đầu tiên bước ra sân-khấu, hát một bài... Oh! C'est terrible!... Đúng một tuần nữa là trình diễn! Còn ghê hơn là sắp sửa đi thi.

* Thứ Tư, 25.

— Sáng nay đi học đã trễ, lại gặp Hải. Hai người nhìn nhau mỉm cười, nhưng Hồng vội lên xe, không nói được câu nào với «chàng». Trong lòng rạo-rực làm sao! Cứ sợ Hải buồn.

— Chiều lại đi tập ca-vũ-nhạc. Đến ghét cái ông X... Giáo-sư trường Â.N. lợi dụng dăm mươi phút nghỉ-ngơi, cứ theo gù-gù bên tai, không khác con ruồi trong Thơ ngụ-ngôn La Fontaine! Có lúc mình muốn nói trắng-trọn cho ông ấy biết: «Thưa ông, tôi không yêu ông đâu ạ. Ông đừng tán-tinh, mất công!». Rất tiếc mình không có can-đảm!

Anh Hải ơi, em chỉ yêu anh, anh có biết không? Em nhất định chỉ yêu anh thôi. Em tuy là gái của «đời sống mới» đây, nhưng em không lâng-mạn đâu, em chỉ trung-thành với tình-yêu duy-nhất của em, nghĩa là em tự trung-thành với em. Em không «trung-thành» như kiều con Loan, con Hà đâu. Chúng nó đồng «bạn trai» lắm. Em chỉ có một mình anh, anh có hiểu lòng em như thế không?

* Thứ Năm, 8 giờ tối.

Lúc trưa đi học về, đã trông thấy Huy, con trai bác Phán Kinh bạn của Thầy. Huy đứng tần-ngần trước cổng, ý chừng đợi Hồng. Mình mỉm cười:

— Chào anh Huy.
Huy bối-rối, bảo :

— Tôi ghé trao Hồng mấy quyền « Thế-giới Tự-Do ». Hôm qua Hồng hỏi mà tôi nhỡ cho người bạn mượn. Nay tôi lấy về mang đến Hồng... ♪

— Ô, làm phiền anh quá, anh Huy tha lối nhé.

Huy tỏ vẻ vui-sướng, nhưng đỏ mặt, đỏ tai, bén-lèn :

— Có gì phiền đâu. Hồng bảo Hồng muốn xem mấy số báo này, nên tôi mang đến...

— Cảm ơn anh Huy nhé. Anh thật tử-tế quá...

— Ô, không có gì... Hồng ạ...

Huy muốn khơi chuyện nói nữa, nhưng thấy Hồng muốn vào nhà, Huy lầm-bầm :

— Thôi, tôi về nhé, Hồng ...?

— Vâng, anh về. Cảm ơn anh một lần nữa nhé.

Hồng vào nhà. Kề cũng tội-nghiệp Huy. Cho mượn vài tập báo mà « khồ-chủ » phải mang đến tận nhà tận cửa cho người ta ! Hồng biết Huy có nhiều « cảm tình » với Hồng, nhưng Hồng không thể có nhiều « tình cảm » được. Tất cả tình-cảm của Hồng đều trao hết cho Hải. Chỉ cho Hải thôi.

* Thứ Bảy, 5 giờ chiều.

Thanh sang chơi, trao Hồng chiếc ảnh Sandra Dee, cô đào trẻ tuổi của Hollywood mà Hồng thích nhất. Thanh bảo : « của anh Hải tặng Hồng đấy ».

Yêu Hải lắm, Hải đê-ý đến cả những sở-thích nho-nhỏ có về trẻ-con của Hồng. Nhớ có lần mình nói với Hải : Trong các tài-tử màn bạc, em mến Sandra Dee nhất.

* Chủ-Nhật, 28-2 — 8 giờ tối

Tối mai lên sân-khấu !

Đêm nay phải ngủ sớm. Các chị ấy dặn phải ngủ cho đầy đủ, lúc hóa-trang dồi phấn mới ăn. Ủ thì đi ngủ. Good Night everyone !

* Thứ Hai, 29.2.

« Le jour J » !

???

* Thứ Ba, 8 giờ 30 sáng.

Sáng nay, được nghỉ một buổi. Chỉ những « diễn-viên » của dạ-hội ca-vú-nhạc mới được nghỉ, còn thì mấy chị khác vẫn phải đi học, tại vì bà Giám-học « thương tình » tại Hồng đã thức khuya trình diễn mệt-nhọc.

Nhớ lại tối qua, đứng bên trong bức màn sân khấu, len-lén hé màn « quan-sát » đám khán-giả bên dưới, không phải khó-nhọc lắm Hồng đã trông thấy ngay Hải ngồi ở đầu hàng ghế thứ tư. Hình như Hải đi với một người bạn. Hải sẽ không ngờ Hồng có tên trong ban diễn-viên, và sẽ ra sân khấu ! Mình vẫn giấu Hải vụ này, đề dành cho Người-Yêu một ngạc-nhiên, chơi !

Lúc đến lượt Hồng ra đơn ca, thoát-tiên Hồng run quá. Ra sân khấu, Hồng nhìn ngay xuống chỗ Hải ngồi. Trông điệu-bộ kinh-ngạc của « chàng », « chàng » mờ to đôi mắt, chõm người tới trước đê nhìn thật kỹ xem có phải Hồng không ! Hồng túc cười quá, nhưng nhờ có Hải dấy mà tự-nhiên Hồng bớt run. Tình-yêu mãnh-liệt đến thế ! Tự nhủ thầm rằng ta hát cho Hải nghe, ta ra đây cố ý chỉ hát một bài cho chàng nghe thôi, thế là Hồng hết sợ, lại còn khoan-khoái mỉm cười ngó Hải và cất giọng ngân-nga...

Dứt bản, Hồng sung-sướng thấy Hải vỗ tay to hơn hết thảy mọi người, giữa tràng pháo tay nồ lèn liên-tiếp hai lần.

— Bis ! Bis !

Một đám sinh-viên ở giây ghẽ giữa reo lên, nhưng Hồng không trở ra nữa. Ta hát cho người-yêu của ta nghe thôi chứ !

Hồng thỏa-mãn. Xong đêm dạ-hội, nhà trường đưa xe cho tụi Hồng về tận nhà.

* Thứ Tư, 8 giờ đêm.

Sáng nay đến trường, tụi bạn còn bàn tán về buổi ca-vú-nhạc đêm rồi. Chúng nó bảo là chỉ có màn kịch « Lòng Mẹ »

do các chị Đệ-Nhất đóng, và màn đơn-ca của Hồng là xuất-sắc hơn cả.

Hồng hanh diện, nhưng không bằng mấy câu thơ của Người Yêu gửi khen tặng Hồng, do Thanh trao cho Hồng trước lúc vào lớp:

Trao Hồng yêu-dấu !

Em rực-rỡ trong hào-quang thơ-mộng,
Mỗi điểm-Hồng xao-dộng phím tờ Duyên !
Tiếng em trong như nhạc-khúc diệu-huyền,
Vương-vít một lời Nguyễn cùng mây gió.
Anh ngồi dưới ghế mây,
Em đứng trên ánh đèn xanh đỏ,
Dù cách nhau anh đây, em đó,
Vẫn giao-duyên dôi làn mắt đắm-say !
Anh biết cửa lòng em bỏ ngõ,
Đề đón anh với hơi thở dịu lành,
Với nụ cười hồng thắm,
Với tiếng hát thanh thanh.
Dù anh đây, em đó,
Vẫn chan hòa đôi ánh mắt xanh xanh !

Hải

Đúng quá ! « Dù anh đây, em đó, vẫn chan-hòa đôi ánh mắt xanh xanh ! » Không ngờ Hải của Hồng cũng Thi-sĩ, ghê quá ta !

» Thứ Bảy..

Nắp sau cửa phòng, nghe lén câu chuyện của Thầy Mẹ, với bác Phán Kinh : (Nhỡ Hồng chép lại có đoạn nào không đúng, xin các Cụ «đính chính» nhé!) Thầy bảo :

— Con gái đời giờ, cẩm chúng nó yêu thế nào được ! Ngay thời trước, các cụ nghiêm-khắc như thế nhưng nào có cẩm được chúng ta yêu !

Cứ bảo tại sao con nít đời giờ mới 16,17 tuổi đã biết yêu ! Thì tại xã-hội và gia-dình tập cho chúng nó yêu chứ còn tại sao nữa ! Bác nghĩ xem : ngoài xã-hội, thì nào là tình yêu phơi-bày công-khai trên màn-bạc, những cử-chỉ quá táo-bạo, quá tro-trên

của Brigitte Bardot, Liz Taylor, Marilyn Monroe, và hầu hết các minh-tinh khác được phô trương ra trên khắp các màn-ảnh, chính-phủ đâu có cấm ! Đấy, xi-nê Âu-Mỹ đã công khai nhập-cảng vào Việt-nam các bài học ái-tình hết sức trắng-trợn mà có ai kiềm-soát đâu nào ! Còn như tiêu-thuyết dăng trên các báo-chí, tất cả đều là tiêu-thuyết ái-tình. Có truyện nào, dù là truyện trinh-thám, truyện kiêm-hiệp, truyện xã-hội, v.v... Có «dành-mạnh» thế mấy cũng không bỏ qua được ái-tình. Nếu không có ái-tình thì còn gì hấp-dẫn nữa ! Nếu không có ái-tình thì làm sao có tiêu-thuyết ? Nếu không có ái-tình thì chuyện đời đâu còn gì đáng kể ? Tiêu-thuyết ta, tiêu-thuyết Tàu, tiêu-thuyết Pháp, Anh, Mỹ, đều dăng rặc chuyện ái-tình. Làm sao cẩm con gái đọc các báo sách ấy mà chúng nó có thể mượn lén của bạn-bè hoặc mua lén ở các tiệm sách ? Cho nên chúng ta làm cha mẹ, đành phải công nhận «cái mối hại cần thiết» ấy, và phải dùu-dắt con em trong vấn đề yêu-đương. Thay vì cẩm đoán đã không có hiệu quả mà lại còn tai hại hơn nữa, chúng ta nên hướng dẫn con em trong khuôn-khổ ái-tình lành-mạnh, ái-tình tự-nhiên, và tránh ái-tình trụy lạc, trác-táng, cho tuổi trẻ khỏi vấp phải lỗi-lầm, tội ác... »

Hoan-hô ông Cụ nhà mình !

Thành-thật mà xét, nếu bậc Cha-Mẹ nào cũng có quan-niệm giáo-dục con cái ở đời sống mới này, như Thầy-Mẹ, — nghĩa là đừng quá cẩm-đoán nghiêm-khắc như ông Cụ cô Vinh, chị Hảo, cũng đừng tha lỏng quá tự-do như Ba Má của Loan, của Hà, thì chắc chắn xã-hội sẽ phát triển lành-mạnh, theo chiều tiến-hóa chung của lịch-sử, và gia-dình cũng ít xảy ra các thảm-kịch về con-trai con gái không thỏa-mãn trong tình yêu.

Hồng luôn luôn tự cho rằng mình được hạnh phúc có Thầy Mẹ vừa khoan hồng, vừa nghiêm-nghị, vừa thông-cảm với tâm-lý của con cái trong gia-dình, vừa dạy-dỗ, chỉ bảo.

Có thể mình mới được yêu Hải, và giữ được một tình yêu êm đẹp vô ngần, quý-giá vô ngần, tha-thiết say mê mà không một chút tội-lỗi ! Phải thế không, Hải của em ?

(còn-nữa)

TÌNH THA HƯƠNG

★ NGUYỄN-VĂN-CÔN

Tôi đã nhận được nhiều thư của bạn đọc Phồ Thông gửi riêng cho tôi. Tôi đã trả lời một số và sẽ lần lượt trả lời tất cả. Tôi xin đa tạ những niềm thiện cảm, những lời chiếu cố; như anh PHẠM LƯƠNG ở Châu-đốc, trưởng đầu tôi đã thiệt mạng trong hồi chiến tranh! Nay anh được biết địa-chỉ của tôi, vì anh là độc giả của Phồ-Thông.

Để đáp lại bao nhiêu thịnh tình, tôi xin hiến chung các bạn đọc Phồ-Thông chút « Tình tha hương ». Các bạn mới của tôi hầu hết là những bạn trẻ, vì vậy tôi viết bài thơ này theo điệu thơ mới, nhưng... « giấy ngắn tinh dài »! (L.T.G.)

Xa lầm nhỉ và nghe chừng yêu lầm nhỉ!
Thề đặt trời vạn kỷ vẫn còn linh,
Trăng thiên thu vẫn nở giữa đêm lành,
Tình xứ sở mông mênh như biển đẹp,
Gửi yêu thương, vùm trời xem nhỏ hẹp,
Chứa làm sao cho hết được tình duyên!
Máu người tôi chịu sức mạnh diệu-huyền
Của mạch đất dưới bàn chân chuyền mãi.

Lúc bé nhỏ nô đùa trong nắng mới,
Giữa vườn hoang leo hái những mơ xanh,
Tìm ổ chim giấu kín giữa muôn cành,
Yêu thôn xóm như thiên đường vĩ đại!
Lúc hai mươi, thẹn nhìn người bạn gái
Đã cùng nhau đi học thuở lên năm,

Nhưng bỗng nhiên bạn bèo trăng râm,
Lời thêm dịu và nụ cười thêm thắm!
Người nước tôi! đáng yêu kiều diễm đậm
Trải bao năm vẫn là ánh đào nguyên,
Đời niên hoa là cõi mộng thần tiên,
Ai quên được bao niềm mong nỗi nhớ!
Lúc nghiêm lặng, noi theo dòng lịch sử:
Thấy bao người sinh tử đã xem khinh
Giữa trận tiền và gươm giáp long lanh
Trong lửa trận lòng người say chiến đấu,
Bao anh hùng thách nhau vung ngọn qiao,
Bao chàng trai tuổi gươm sáng xông cần
Phá quân thù hàng ngũ rã rời tan;
Đường khai quốc là con đường dẫm máu,
Từ ái Bắc đến trời Nam ghi dấu
Của người dân đất Việt tự bao lâu
Cười có nhau mà khóc cũng cố nhau!
Bao tình cảm buộc ta và dân-tộc!

★
Nay khứ quốc tiếng chiều nghe náo nức,
Cợi trong hòn vườn cũ vắng chim ca,
Dưới gió mưa tàn tạ gốc mơ già,
Trăng thu lạnh soi hồn hoa phiêu bạt,
Cương cầm bút vụn mảnh đòi tẩn mắt,
Kỷ-niệm xưa còn sưởi ấm cô liêu,
Đất Nước tôi là tất cả tình yêu
Làm tươi đẹp sắc màu muôn vạn ý!
Xa lầm nhỉ và nghe chừng yêu lầm nhỉ!

(Paris — 1962)



TUẤN CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT

và hân - diện được gọi là «*Citoyens français*» (công-dân Pháp). Ở Trung-Kỳ và Bắc-Kỳ, trái lại, hàng «*Annam Dân-Tây*» rất hiếm. Ngay các người thân Pháp nhất, triệt-đè trung-thành với Pháp, nhà văn như **Phạm-Quỳnh**, quan lại cao-cấp như **Hoàng-trọng-Phu**, **Vi-văn-Định**, **Tôn-thất-Hàn**, **Thái-văn-Toản**, v.v... đều giữ nguyên quốc-tịch Việt-Nam.

Về tiếng xưng hô địa-danh của ba miền, tuy người Pháp đã đặt riêng ra ba tên khác nhau : **Le Tonkin** (Bắc Kỳ) — người là *les Tonkinois*, **L'Annam** (Trung-Kỳ) người là *les Annamites du Centre*, **la Cochinchine**, Nam-kỳ, người là *les Cochinchinois*, nhưng tiếng *An-Nam* và *Annamites* vẫn thông-dụng hơn, từ Nam chí Bắc. Ở Hà-nội, Hải-phòng, cũng như ở Huế, Qui-nhơn, Sài-gòn, Cần-tho, Châu-đốc, v.v... dân-chúng vẫn

quen gọi với nhau là «người *An-Nam*» và nói: hàng-hóa *An-Nam*, ngày *An-Nam*, các quan *An-Nam*, tiệm buôn *An-Nam*, ngày Tết *An-Nam* v.v... Chính những người có học - thức cũng nói như thế. Những người

bình-dân ở Sài-gòn và Lục-tỉnh, không học Địa-dư, thường gọi từ Nha-Trang trở ra là «*xứ Bắc*», hoặc là «*xứ Huế*», «*xứ Nghệ*». Ít khi họ phân biệt là miền Bắc, miền Trung. Thỉnh-thoảng họ gọi bằng một danh-từ châm-bíếm và khôi-hài, là «*Dân trọ-trẹ*». Tại vì tiếng nói từ Nha-Trang trở vào Phan-Thiết, cũng na-ná như tiếng miền Nam, còn từ Qui-nhơn trở ra Nghệ-an, Hà-nội, giọng nói hơi nặng, người miền Nam nghe khó hiểu.

Người miền Trung lại gọi Nam-Kỳ là đất «*Đồng Nai — Gia Định*». Người bình-dân miền Bắc thỉnh-thoảng lại gọi Nam-Kỳ là «*Xứ ở gần mặt giời*».

Đường hỏa-xa ở Hà-nội vào Trung-Kỳ chỉ đến *Tourane*, mà người Việt ta gọi là Cửa-Hàn (nay là Đà-nẴng). Đường xe-lửa từ Sài-gòn ra, cũng chỉ đến Nha-trang, nơi đây là ga cuối.

Do đó, ở Nha-trang năm 1924 có một khách-sạn khá lớn ở ngay trước ga xe lửa, mà chủ nhân người Việt-Nam, đặt tên là *Hôtel Terminus* (là khách-sạn cuối). Ông chủ *Hôtel* này có một cô con gái rất đẹp và rất

TRƯỚC 1925, hay nói cho đúng hơn là trước tháng 7-1925, hồi cự Phan-Bội-Châu chưa bị Tây bắt tại Thượng-Hải đưa về Hà-nội, danh-từ «*Việt-Nam*» cũng chưa được phô-thông trong dân-chúng, và chưa được chính-thức áp-dụng ở xứ ta. Trên các công-văn, báo-chí, sách vở bằng chữ Pháp cũng như chữ «quốc-ngữ» không mấy khi dùng đến hai tiếng «*Việt-Nam*. »

Bên Nam-Triều, theo quốc-hiệu đã được sửa đổi từ thời vua Minh-Mạng, các giới quan-trưởng và trên các giấy-tờ chính-thức, đều dùng hai chữ «*Dai-Nam*». Vua Việt-nam được xung-hô là *Dai-Nam Hoàng-đế*.

Các nhà Trí-thức, khiêm-nhường hơn, thường viết là

«*Nước Nam*», hoặc «*Nam-quốc*», còn dân chúng, từ Nam chí Bắc, lại quen dùng danh-từ đã có sẵn từ nghìn xưa, do chính người Tàu ban-bổ cho, là «*Nước An-Nam*». Người Tàu gọi người Việt là *Ô-Nam-dần* (An-nam-nhân). Ở Hà-nội, nhà Thơ **Nguyễn-khắc-Hiếu**, chủ trương một tờ báo *Văn-nghệ*, lấy tên là *An-Nam Tạp-chí*. Ở Sài-gòn, Ký giả tài-ba xuất-chứng là **Nguyễn-phan-Long** điều-khiển một tờ báo viết bằng Pháp - ngữ, lấy tên là *Echo Annamite*.

Riêng ở Nam-Kỳ, phần-đông các «Thượng-lưu trí-thức», và các nhà kỹ-nghệ, thương-mại, đại-diễn-chủ, ở Saigon và Lục-tỉnh, lại không thích người ta gọi là «*Annamites* ». Hầu hết đều xin «vô *Dân-Tây*», sống theo lối Tây,

lặng-mạn. Cũng vào khoảng ấy, có một cậu sinh-viên trường Cao-đẳng Hà-nội, mà lại là một Hoàng-tử Lào, nhân dịp Hè, đi nghỉ mát ở Nha-trang. Cậu sinh-viên Hoàng-tử đến ở trọ tại K^éhách sạn Cuối», và được cơ hội làm quen với người đẹp «An-nam», con gái ông chủ. Đối với cậu Hoàng-tử Lào, lấy được một «tiểu-thư An-nam» làm vợ là một vinh-dự lớn lao.

Đối với cô thiếu-nữ lặng-mạn ở Nha-Trang, lấy một người chồng là Hoàng-tử (mặc dầu không đẹp trai) cũng là một hạnh phúc thần-tiên. Thế là cuộc tình duyên thơ-mộng Việt-Lào đã kết-cuộc bằng một đám cưới vô cùng long-trọng. Việc ấy xảy ra cách nay đã trên 30 năm, đối với chồng vẫn còn sống, và cậu sinh-viên Hoàng-tử Lào lúc bấy giờ chính là Souvanna Souphanouvong, lãnh-tụ bọn Pathet-Lào hiện nay.

1924, nhiều tỉnh chưa có đèn điện, tuy là những thành phố lớn vào hạng ba, hạng tư, ở toàn cõi Việt-Nam. Đường-phố vẫn còn thắp đèn acetylène cháy nhò hời đá carbure, trong một bình băng đồng, lồng trong bốn

mặt kiếng, dựng trên cột sắt sơn đen và chạm trổ rất đẹp. Thường có những con thằn-lằn to lớn không biết từ đâu bò lên trên mặt kiếng để đớp những con thiêu-thân. Hình bóng những con thằn-lằn ấy ngã xiêng xuống mặt đường, lúc biến lúc hiện, lúc nằm dài trên đường lộ, lúc rút lại trong bóng tối, như những bóng ma. Nhất là trong những đêm mưa gió và ở các ngã tư vắng-về, những «bóng ma» ấy thường làm cho bọn học-trò như Tuần-em ghê-rợn không dám đi qua.

Trừ ba thủ-đô Sài-gòn, Huế, Hà-nội, và các thị-trấn quan trọng như Nam-Định, Hải-phòng, Vinh, Tourane, Cần-thơ, Mỹ-Tho, v.v... còn hầu hết ở các thành thị khác, đường phố không có tên, và không có số nhà. Dân-chúng thường gọi theo những tên địa-phương mà không ai đặt ra nhưng mọi người đều quen thạo, như : Đường Lò-Heo, Đường Lò-Vôi, Đường Bờ-sông, Đường Cống-Kieu, Đường Nhà-Thờ, Đường Miếu Cô Hồn, v.v...

Tuy thế, trong mỗi tỉnh, đường nào ở đâu, nhà nào ở đâu, nhà ai, ở xóm nào, mấy

anh «cu-li xe-kéo» đều biết hết. Vì đường-phố hÿ còn ít, nhà-cửa chưa đồng-dúc, đất trống còn nhiều, kỹ-nghệ chưa thành-hình, thương-mãi của người Việt-Nam gần như không có.

Hầu hết các hiệu buôn bán lớn là của «Các Chú», của «Chà-Và», của «Ma-la-Bà», (1) Các hàng xuất nhập-cảng là của người Tàu, hoặc người Pháp. «An-Nam» chỉ dành phận bé-nhỏ, nghèo hèn, với những tiệm Cúp-tốc đơn-sor, Tiệm Thơ-may (hai ngành này phát-triển nhất), thuốc Nam, thuốc Bắc, hoặc tạp-hóa nho-nhỏ.

Thỉnh-thoảng xen vào một vài tiệm người Bắc, chuyên-môn bán đồ đồng (mâm, lư, đèn, v.v...) và một ít lụa Hà-đông, the Nam-Định.

Trừ một vài đại-lộ đã rải nhựa goudron để cho xe-hơi chạy, nhất là xe-cá-quan, còn thì hầu hết các đường phố đều lồi-lõm, chõ u, chõ đột, sạn đá gõ-ghề, mỗi lần mưa to là nước chảy như đường mương khe suối.

Cứ chiều chiều, tan giờ học, Tuần-em ra đi dạo chơi xem các giầy phổi, các tiệm buôn,

các nhà cửa, vườn tược, Chùa-chiền, ở khắp hang cùng ngõ hẽm trong thành phố mà cậu đang trọ học. Tính tờ-mờ, chõ nào cũng muốn đến, việc gì cũng muốn thấy, chuyện gì cũng muốn nghe, cậu học tròn 15 tuổi mặc áo dài vâ-nơi cùi chõ, mang đôi guốc cùn 3 xu, đi lang-thang khắp phố.

Gặp các ông Giáo, nhất là ông Giáo-sư Vật-lý-học và Hóa-học, cậu vội vàng chạy trốn. Ông này, người Huế, mặt nhiều mụn, cái miệng hơi dô ra, cặp mắt sáng quắc, thường đi xe-máy. Tốt-nghiệp trường Cao-đẳng Khoa-học Hà-nội, ông rất giỏi về Lý-Hóa, nhưng cũng rất nghiêm-khắc với học-trò. Đã ba lần rồi, buổi chiều ông gặp Tuần đi chơi ngoài phố, là sáng hôm sau, giờ Vật-Lý, hay Hóa, ông gọi Tuần lên bảng trả bài. Luôn luôn ông cho Tuần ăn hột vịt. Một buổi chiều chủ-nhật, ông trông thấy Tuần nằm chơi một mình trên bãi cát Gành-Rán, sáng thứ Hai ông gọi Tuần lên trả bài. Trò Tuần ở nhà học thuộc bài vanh-vách, nhưng không

(1) Gốc Ấn-d Độ.

biết tại sao vào lớp đứng trước mặt ông giáo-sư trò quên mất cả. Ông giáo thường cho trò một con zéro bự, rồi trừng mắt nói với cả lớp :

— Ce cancre ne sait jamais ses leçons, parce qu'il s'amuse tout le temps avec les cancres.

(Đứa học trò lười-biéng ấy không bao giờ thuộc bài vì nó chơi cả ngày với mấy con cua biển). Do lỗi « chơi chữ » của ông giáo-sư, vì chữ *cancré* có hai nghĩa, mà bạn-bè trong lớp cứ gọi đứa Tuấn là « *Con Cua-biển* ». Dù các tuần sau Tuấn trả bài Lý-Hóa rất thông-suốt, Tuấn cũng bị mang cái ố-danh là « *Con Cua-Biển* ». (1)

Một buổi tối, Tuấn nằm chơi trên bãi cát, nghe sóng bể hòa-nhịp với tiếng reo ví-vu của rặng cây phi-lao bên Cầu-Tàu. Ngoài khơi, có chiếc tàu *Orénoque* của Tây đậu cạnh Hải-dăng, và ông Quan Ba với mấy người Thủy-thủ chèo chiếc tam-bản (tây gọi là *San pan*) vào cặp bến. Mấy người Thủy-thủ lên bờ đi bách bộ vào thành-phố, vừa đi vừa hát om-sòm. Bãi bè tối-om, xa-xa có một ánh « đèn-dá » lấp

leo trong gió lộng. Tuấn ngạc-nhiên thấy ông Quan-Ba đến gần cậu. Tuấn không lo sợ gì vì cậu đã biết nói tiếng Tây, sẵn-sàng đối-dáp. Ông Quan-Ba vuốt tóc cậu, và khẽ nói với giọng rất hiền lành :

— Bonsoir, mon enfant.

Tuấn bạo dạn đáp lại, với giọng con-nít :

— Bonsoir, monsieur.

Ông Quan Ba lấy trong túi ra một nắm kẹo sô-cô-la cho Tuấn, và bảo Tuấn đưa ông đi dạo phố. Lần đầu tiên Tuấn được đi chơi với một ông Tây, — lại là ông Quan Ba Tàu-thủy, — nói chuyện với ông thân-ái và tin-cậy như một người bạn lớn tuổi. Dọc đường, ông bảo Tuấn rủ thêm ba bốn đứa bạn nữa cùng đi cho vui. Ông nói : « Tôi rất mến thành-niên An-nam ». Tất cả có 5 đứa bu theo bên ông, được ông cho kẹo ăn, cho thuốc hút, cho các tấm hình cartes postales phong cảnh bên Tây rất đẹp. Rồi ông đề-nghị : « Các em đưa tôi đến một nơi nào thật hoang vắng, ngoài chau-thành, nơi mà không có người qua lại. Ngồi chỗ vắng như thế, chúng ta sẽ xem Trăng, xem Sao, và nói chuyện thích-

(1) Hay là : *Thằng Lười-biéng*.

thú hơn. » Tuấn và 4 đứa bạn hăng-hái đưa ông lên chân núi Xuân-Quang, nơi đây không một bóng người, không một túp nhà, cách xa thành-phố 2 ki-lô-mét.

Sau khi tất cả đều ngồi xung quanh ông, trên một bãi cỏ, nghe ông kể chuyện bên Tây một lúc thật vui, ông Quan Ba cười bảo : « Bây giờ các em sẽ xem tôi bày ra một trò chơi rất lý-thú nhé ». Cả bọn nôn-nao vui mừng. Ông lấy một đồng bạc đưa Tuấn, bảo : « Em xuống phố mua chừng 5 thước giấy dừa thứ lớn và thật chắc, 9 hoặc 10 roi mây hoặc roi tre, hay là những khúc củi dài 4-5m được, và 100 grammes ớt thứ thật cay với 100 grammes muối. » Tuấn hơi lo ngại : trò chơi gì mà phải dùng các món kia? Ông Quan Ba cười, — nụ cười rất hiền-lành đáng tin cậy :

— Em cứ đi tìm các món đó về đây, rồi các em sẽ xem tôi làm trò chơi này hấp dẫn lắm.

Tuấn và một đứa bạn hoàn toàn theo lệnh ông chạy về phố tìm mua một bọc ớt, một gói muối, và 5 cuộn giấy dừa. Còn roi, thì các trò không biết

mua ở đâu, bèn bảo nhau nhồđại mấy cây tre khô cắm hàng rào của một căn nhà trống, ngoại-ô.

Khi Tuấn trở lại Xuân-quang với đủ các đồ « chơi » kia, ông Quan-Ba vui-vé bảo : « Các em lột hết áo quần của tôi ra, lấy giây dừa trói hai tay hai chân của tôi lại, và trói thật chặt nhé, và đe tôi nằm xuống đất, đừng cho tôi quay cựa. Rồi các em thay phiên nhau mỗi người cầm một cây tre đánh vào mông tôi. Phải đánh thật dữ tợn. Các em đánh tôi như đánh một kẻ thù vậy, vừa đánh vừa chửi, và đánh thật mạnh, đừng sợ tôi đau. Đánh mãi đến chừng nào gãy nát hết mấy cây roi, và đánh sao cho nồi lăn trên da đít tôi, cho rơm-rơm máu. Nhưng các em nhớ là chỉ đánh trên lưng hay trên đầu, hay các chỗ khác trên thân-thể tôi. Đánh trên hai mông cho chảy máu rồi đã muối ớt thật nhỏ, chà xát lên những chỗ lăn roi rơm máu ấy. Xong rồi, tôi sẽ thưởng cho mấy em mỗi đứa 2 đồng bạc. »

Hai đồng bạc thời bấy giờ

giá trị gần 200đ ngày nay. Tuấn và bốn đứa bạn, do-dự, không dám làm công việc lật-lùng ấy mà các trò không hiểu tại sao. Nhưng ông Tây Quan Ba cứ năn-nỉ, van lơn, và đưa trước cho mỗi trò 2 đồng bạc. Sau cùng, Tuấn bảo các bạn : « Tui mình cứ làm theo như ông dặn, nếu có xảy ra việc gì thì chạy chốn ! Trời tối, đêm vắng núi hoang, sợ cóc gì, hè ! »

Nhưng Tuấn hỏi ông Quan Ba :

— Trò chơi chi mà kỳ-cục thế, ông ?

Ông Quan Ba mỉm cười đáp :

— Các em làm cái việc ấy, xong rồi tôi sẽ kể chuyện cho nghe.

— Tui tôi đánh ông, rồi ông có đánh lại tui tôi không ?

Ông Quan Ba cười :

— Không. Tôi là Quan Ba Tàu, tôi không phỉnh gạc các em đâu.

— Lỡ đánh ông rồi tui tôi bị bắt ở tù thì sao ?

— Nơi đây vắng vẻ, có ai biết đâu ? Chính tôi đề-nghị các em cái trò chơi ấy cơ mà. Nào !

bây giờ các em xúm lại lật áo lột quần của tôi ra đi ! Chúng ta bắt đầu cuộc chơi rất say-mê này ! Nào !... Các em ra tay đi !...

Tuấn cười, bảo mấy đứa bạn cùng xáp vào thi-hành « trò chơi » ly-kỳ và bí-mật mà các cậu chưa biết kết cuộc sẽ như thế nào.

Đề kích-kích sự can-dam của 4 thiếu-niên « An-nam », ông Quan Ba tự cởi hết áo hết quần ra.

Tuấn lấy sợi giây-dừa, cùng 4 đứa bạn bắt đầu trói tay trói chân ông Tây...

(còn nữa)



— *Tức thật ! rõ ràng mình nhìn thấy nó bay xuống đây mà !*
— *Nó đâu ?*

sắc hồng thắm

(Hưởng ứng « nguồn vui ánh sáng »)

Sắc thắm hồng mây,

Sắc thắm hồng mây !...

Vương trong nắng sớm, tỏa ngàn cây hương trời,
Bừng muôn nơi, thắm ngàn đồi sắc nước !

Theo ánh sáng về đây,

Theo ánh sáng ngập đầy !

Tiếng hồn tan vỡ, trở về đây sắc hồng...

Bừng ý sống...

Mỗi h gươm trong..

Soi vạn đậm, sợi, tờ đồng rộn-rã,
Ca vang lên, giọng trầm hùng cao cả.

Xoa rên la...

Thắm mặn mà !...

Sắc hồng tô — lộng ánh sáng — thắm ngàn hoa.
Giây tờ chuyền — trùng âm-ba — vang lộng...

Trùng dương són dậy,

Cạnh hồn trong đây !

Tay nắm tay, đem kiến-thức giúp chung xây,
Đem máu hồng, tô-diềm nước non nãy.

Ai trí dũng, ai anh tài, đứng dậy !

Phấn hương nồng, men đắng ngọt,
Sắc thắm hồng, theo ánh sáng về đây,

Theo ánh sáng về đây...

Ước nguyện đầy, mong chung xây,
Bao ý sống, bừng lên nguồn sống

Sắc thắm hồng mây,

Ánh sáng ngập đầy...

Nguồn vui ánh sáng — Sắc thắm hồng mây...

★ HƯƠNG-NGUYỄN



★ THẦM - THỆ - HÀ

LUỐNG BIỀN

Tác-giả: HỮU-PHƯƠNG
nhà xuất-bản: THANH-TÂN
1962



LUỐNG-BIỀN là một thi-phẩm gồm 38 bài thơ của một thi-sĩ mới đánh dấu có sự có mặt của nịnh trong làng thơ : Hữu-Phương.

Tác-phẩm khởi đầu sự bằng bồn câu thơ thay lời Tự :

Mắt tôi đã rơm buồn ly biệt,
Chân ngập-ngừng đi, lúc tiễn nhau.
Ven xóm bao lần nghe tiếng sóng,
Bôn-chôn luống nước đuổi sau tàu..

PHÊ BÌNH SÁCH MỚI

Bồn câu thơ tuy giản-dị nhưng hàm-súc cà nội-dung thi-phẩm. Có thể nói đó là bồn câu thơ chung-kết lại bao nhiêu nguồn thi-cảm, thi hứng của tác-giả, mà nêu đề ý phân-tích, ta sẽ thấy nổi bật lên hai đối tượng : *Người yêu và Biển-cả*.

Chàng có hai mồi tình : mồi tình đồi với *Người yêu* và mồi tình đồi với *Biển cả*. Chàng yêu vẻ đẹp của người lân vê đẹp của thiên-nhiên. Cà hai vê đẹp xâm chiêm trọn tâm-hồn chàng, gieo cho chàng sự rung-cảm thiêt-tha, tạo cho chàng những nguồn thơ chan-chứa.

Nhưng *Người Yêu* và *Biển-cả* vốn cách nhau giữa hai bờ không-gian bát-ngát, làm sao thi-nhân có thể hòa-hợp cà hai ? Chàng chỉ dành ao ước làm con nhạn trắng, khi tung mây thì nhớ người trong xóm cũ, khi về quê lại khao-khát mộng sông hồ... *Tời tang gió rét cũng dành, Ciao em mảnh đất, anh giành lấy khor.*

Ngàn xưa có dấu chân người, Đan khơi và biển mây dời đó em !

*Tim anh vẫn thấy ước thèm,
Làm con nhạn trắng, loài chim
hải-hồ.
Bởi chưa tròn vẹn giấc mơ,
Đừng cầm anh lại bên bờ
môi em.*

(Giá-tử)

Thượng-Đề vốn sinh thi-nhân với tâm-hồn yêu-cái Đẹp, trách sao chàng không đê lòng rung-động trước một dáng mơ buồn mà sóng mắt, làn môi như muôn rú hồn người thơ vào cõi mộng :

*Ta muốn em : thằn-lương của ta,
Với làn mắt ấy, mắt sao sa,
Với làn môi ấy : môi kiều-mộng
Với thoảng buồn kia, thoảng
của hoa.*

(Mơ-màng)

Nhưng cái quyền-rủ của làn môi kiều-mộng, ánh mắt sao-sa vẫn không ngăn được cánh chim giang-hồ, không lắp được lòng khao-khát không-gian vô-tận. Cho nên chàng lại trở về biển, mừng cái mừng ngày nào biển đẹp, vui cái vui trên sóng bão gập-ghềnh :

*Tôi trở về biển như mọi lần,
Biển đẹp ngày nào, tôi măng
ngày ấy.*

Vì đường tôi khi gãm nhung
lòng-lẫy,
Khi gập-ghềnh sóng bão, lúc
chênh-vên.
Nhưng chúng tôi muôn thuở
bóng với hình,
Người sẽ hiểu vì sao tôi tự
đắc...

(Trùng-dương ca)

Mặc dầu thi-nhân tự-đắc
với cái chí sông hồ của mình,
song lúc nào ta cũng thấy
bàng-bạc trong tâm-hồn chàng
những nỗi nhớ, niềm thương.
Giữa bè khơi, chàng thường
gói niềm thương gói về lục-địa.
Khi tàu rời bến, chàng
nhìn về xóm nhỏ mà cảm thấy
như nỗi buồn len nhẹ vào
hồn :

Mái gianh, sông vắng êm đềm :
Buồn đây xóm nhỏ, trăng chìm
biển sương.

Nửa khuya sao nở mười
phương,
Lửa thành đã nhạt, cõi hương
lạnh-lùng !

Chân tôi bỗng thấy ngập ngừng,
Đường ra biển-viễn nhứt chừng
chứa quen,
Nhá nhem đứng lặng tháp đèn,
Trăng mồng giấu mặt, buồn len
ngõ hồn.

(Buồn bến nhỏ)

Thơ lục-bát của Hữu-
Phương thật êm-ái, nhẹ-nhang
và vô cùng gợi-cảm. Bốn câu
trên đẹp như một bức tranh
thủy mặc, đượm một vẻ buồn
nên thơ. Bốn câu dưới diễn-
tả được sự hòa-hợp giữa
cảnh và tình, gợi lên một
nỗi nhớ-nhung u-hoài, man-
mác...

Người ta thấy ở Hữu-
Phương một tâm-hồn thi
nhân đa-cảm hơn một tâm-
hồn chiền-sĩ hào-hùng. Cái
« tự-đắc » của chàng bị chim
mắt trong những điệp-khúc
buồn lê-thê, cả những bản
nhạc trùng-dương, cũng tâu
lên những điệu khi thì ê-
chề, khi thì vu-vơ, khi thì
thê-lương áo-não.

Ngàn khơi màu hoang vắng,
Nhạc sóng vọng ê-chề.

(Độc hành)

Dàn khơi dạo khúc vu-vơ,
Hồn trong ly-cách thầm-thờ
tìm nhau.

(Rời bến)

Khắc - khoải mầu đêm khơi
sóng lồng,
Ngàn phương ai-khúc vọng
muôn đời !

(Hai-đảo đêm trăng)

Những nét châm phá trên
đây không có gì đặc-sắc, lời
và ý đều tầm thường, nhưng
lại phản-ảnh trung-thực tâm-
hồn đa-cảm của thi-nhân.

Ngoài những bản nhạc
trùng-dương, thi-nhân còn bị
ám ảnh bởi những « luồng
nước, luồng bè, luồng khơi »
tất cả đều biến thành những
« luồng sầu » diệu vời. Thơ
của Hữu-Phương chan-hòa
những tình-cảm u-buồn cũng
phải, vì chàng đã nhìn, đã nghe
vạn-vật qua điệu đàn não nuối.

của lòng mình. Chàng là
người yêu bè khơi, nhưng thơ
chàng lại làm cho ta chán bè
khơi.

Về kỹ-thuật, thơ Hữu-
Phương tuy chưa có gì đặc-
đáo nhưng đã vượt khỏi mức
trung-bình. Về nội-dung, thơ
của chàng thiếu « sức sống »
trong những đề tài chứa đầy
« sức sống ». Chính vì lẽ đó
mà ta cảm thấy mất ít nhiều
hứng thú khi đọc xong toàn
tập LUÔNG BIỀN của Hữu-
Phương.



THƠ TRĂNG

Tác-giả : TÙNG-LINH

tác-giả xuất-bản 1962

trình-bày : Họa-sĩ BÉ-KÝ

T H O T R A N G là thi-
phẩm của Tùng-Linh, gồm 24
bài thơ, do chính tác-giả xuất
bản, nữ họa-sĩ Bé-Ký trình-
bày và minh-họa.

Giới-thiệu Tùng-Linh, ông
Hà-Thùy viết : « Tùng-Linh sẽ
dưa bạn trở lại quá-khứ với
quang đồi hoa bướm của đẹp
và hiền. Rồi đôi khi cũng băng-

hay lệch-lạc hay không xin
nhờ các bạn yêu thơ phê-
phán.

2 — Điều tôi ghi nhận thứ
nhì là : Tùng-Linh sở trường về
loại thơ thất-ngôn trường-
thiên độc-vận.

Những bài thơ có giá trị
trong đời trong thi-phẩm như
Thơ trắng (tr. 13) *Vào thu* (tr.
15) *Gửi chị* (tr. 16) *Tha thiết*
(tr. 24) *Vô đê 1* (tr. 29) đều
viết theo loại thơ này.

Tứ-thơ chán-thành, pha lẩn
màu tình cảm lẩn tượng-trưng:
Trăng thả hồn theo mây ngàn-

ngơi,
Ô hay ! hoang vắng tự bao giờ
Mấy hôm trời gió mà tha thiết
Thu đã nghiêng mình em biết
chưa ?

(Vào thu)

Thơ Tùng-Linh thiên về tự
nhiên cảnh chỉ là nồng-nét
phác đơn-sơ, mờ-hỗ lung-linh
qua những tràng cảm-xúc.
Cảnh cũng điểm màu - sắc
tượng-trưng :

Vở đêm trăng bạc màu ly cách
Thò thắn vàng rơi lên mắt trong.

(Nhớ)

Cuối sông xưa vẫn nhiều mây
trắng,
Bến cũ chưa cầu bắc nối ngang
Khắp-khène hàng cau do nồng
mai,

Trăng già thao-thức khóc mây
hoang.

(Gửi chị)

Những bức họa cảnh của
Tùng-Linh tuy đơn-sơ nhưng
rất linh-dộng, nhờ cách dùng
chữ vừa gợi hình, vừa táo-
bạo, vừa nên thơ.

*
Sau cùng, tôi xin thành-
thật hỏi bạn Tùng Linh :
« Có phải bạn yêu thơ
Nguyễn Bính lắm không ? Có
phải bạn thích nhất những
bài « Xuân tha hương »,
« Xuân lại tha hương » của họ
Nguyễn viết gửi cho chị
Trúc thời tiền-chiền ? »

Thú thật, tôi cũng yêu
những bài thơ ấy của
Nguyễn, và vì vậy, tôi thắc
sao loại thơ thất ngôn trường-
thiên độc-vận của bạn giống
thơ của Nguyễn quá. Tôi
nói rằng bạn chịu ảnh-
hưởng ít nhiều Nguyễn Bính,
chỉ riêng về loại thơ này,
nhất ở bài « Gửi chị »
của bạn. Và bạn có công-
nhận như tôi : Thơ Nguyễn
Bính có cái duyên gì đặc-
đáo, quyền rủ lá thường.
Người chịu ảnh-hưởng không
thể nào đoạt cái duyên ấy ở
Nguyễn được.

THÀM-THỆ-HÀ

MÌNH ƠI,

TẬI SAO

CÓ NHỮNG

ĐÀN-BÀ

TRÈ ĐẸP

MÀ KHÔNG

SINH CON?

LỐI TẬI

CHỒNG

HAY LỐI

TẬI VỢ...

?

MÌNH ƠI !

— Ôi rồi.

— Mình biết con Nga Calmette nó than phiền với em chuyện gì không ?

— Nga Calmette là ai ?

— Con Thúy-Nga, bạn học cũ của em, ở đường Calmette đó, vợ mới cưới của kỹ-sư Hà đó.

— Tưởng là ai, chứ Thúy-Nga thì được chồng nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa, mà còn than-phiền nỗi gì ?

— Nga than-phiền là vợ chồng nó lấy nhau hơn một năm rưỡi nay mà chưa có con.

— Em trả lời Nga như thế nào ?

— Em biết gì mà trả lời ?

— Em cứ an-ủi Thúy-Nga rằng một năm rưỡi chưa có con thì hai năm rưỡi sẽ có, Nếu hai năm rưỡi cũng chưa có, thì ba năm rưỡi sẽ có. Sớm muộn gì rồi cũng có.

— Sao em thấy phần nhiều vợ, chồng lấy nhau là có con liền, hả Mình ? Lại cũng có nhiều cặp chưa lấy nhau mà đã có con rồi. Sao họ chong-vanh thế, mình nhỉ ?

— Thời buổi nguyên-tử, làm gì cũng nên làm lẹ-lẹ.

— Nhiều người muốn làm lẹ-lẹ mà không được chứ ! Như Thúy-Nga với Hà đó, ăn-ở với nhau 18 tháng rồi mà chưa có con, như vậy là Nga không sinh-dẻ được sao ? Tại nó thiếu điều-kiện thụ-thai, hay là tại chồng nó không có khả-năng.. làm chồng ?

— Đừng nên nghi oan cho ai vội. Trong nhiều gia-dinh không con, thường thường tuy ngoài mặt ai cũng cố giữ vẻ điềm nhiên, nhẫn nại, nhưng trong thâm-tâm, vợ hay đỡ-thừa cho chồng, chồng đỡ lối cho vợ, không ai chịu hứng trách-nhiệm về phần mình. Nhưng lấy trung-bình, thì độ 70 phần 100 không con là do người vợ, và 30 phần 100 do người chồng. Nghĩa là trách-nhiệm của người chồng ít hơn.

— Xí ! Mình thì lúc nào cũng nói xấu tụi phụ-nữ chúng em.

— Thưa cô Tú, mấy con số tỷ-lệ vừa kề ra không phải tự tôi bịa-đặt ra đâu ạ. Đấy là lời chứng-minh của một người trong phái Đẹp, và Mạnh (chứ không dám gọi là phái yếu nữa ạ) là Nữ Bác-sĩ Catherine Robert, một nhà psycho-sexologue trứ-

MÌNH ƠI !

danh của nước Pháp, chuyên môn về khoa tâm-lý-á-i-tình-Nam Nữ-á-i-ân sản-dục, v.v..., v.v..

— Như thế là trong việc vợ chồng không có con, đàn-ông cũng có lỗi đấy !

— Chứ nào ai có chạy chối đi đâu ! Nhưng phải có Bác-sĩ khám-xét mới biết được rõ-rệt là do đàn-ông hay đàn-bà, và do những yếu-tố nào làm cản-trở sự thụ-thai, hoặc chậm thụ thai, hoặc không thụ-thai được. Trong trường-hợp Thúy-Nga và Hà, mới sống chung với nhau 18 tháng mà đã lo sợ không có con, thì sự lo sợ ấy hơi sớm đấy. Em nên nhớ rằng căn-cứ trên sự khám-phá của bác-sĩ Nhật Ogino, người đàn bà chỉ có thể thụ-thai trong thời-gian

rất ngắn-ngủi là ngày thứ 14 sau kinh-kỳ, hoặc trước hay sau đó 3 hay 4 ngày, nghĩa là từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 18, thì rất có thể có nhiều lý-do khiến Tính-trùng và Noãn-châu không gặp nhau được trong thời-gian hẹn-hò ấy. Những cặp vợ chồng lấy nhau hai ba năm mà không có con, cũng có phần vì nguyên-nhân trên kia. Nhưng chỉ một phần thôi, vì còn nhiều nguyên-nhân quan-trọng hơn, hoặc trầm-trọng hơn.

— Mình kể hết các nguyên-nhân « không con » cho em nghe nhé ?

— Nói như sự thật của La Palice, muốn có con, đàn-bà phải thụ thai, và muốn thụ thai, phải có 3 yếu-tố :

1) buồng trứng của đàn-bà phải rụng trứng.

2) Tinh-dịch (Sperme) của đàn-ông phải có tinh-trùng (Spermatozoïdes).

3) Hai phần-tử trên, trứng và tinh-trùng, đã phối hợp nhau rồi, thì cái trứng đã được thụ thai ấy phái dính vào bên trong tử-cung.

Yếu-tố 1 và yếu-tố 3, đều do nơi người đàn bà. Yếu-tố 2 do nơi người đàn ông. Thiếu một trong 3 yếu-tố ấy, là không thể thụ-thai được.

Vậy, muốn tìm hiểu « tại sao không con », chúng ta nên phân-tách kỹ-càng riêng mỗi yếu-tố, và tìm xem Y-học đã có phương-pháp cứu-chữa trong mỗi trường hợp như thế nào.

— Mình nói thật rõ-ràng, cho em dễ hiểu, Mình nhé !

— Да... ! Trước hết nói về hai yếu-tố 1 và 3 của Đàn-Bà. Cơ-quan sinh-sản của đàn-bà, ở bên trong Cửa-mình, gồm có 3 bộ phận : Buồng trứng, Eo, và Tử-cung. (Tử-cung, cũng thường gọi là Dạ-con.)

EO TỬ-CUNG



1) Có thè Tử-cung bị sưng (*métrite*), hoặc bị một bệnh gì khác, bị làm đặc, bị thui, v.v... Do đó, trứng rụng xuống và ra đến đây dù có gặp Tinh-trùng cũng không đậu được. Trong trường hợp này, 100 phần hết 99 phần không thụ thai.

Bác-sĩ khám thấy thế, sẽ lo chữa cho Tử-Cung lành hẳn rồi mới tìm đến các nguyên-nhân khác. Nhiều khi, chữa cho Tử-Cung hết bệnh là người đàn-bà có thè thụ-thai được ngay.

2) Đôi khi, chất nhớt do âm-hộ phát tiết ra chứa nhiều

vị cùng-toan (*acide*), cung không thụ-thai được. Vì cùng-toan làm loãng tinh dịch, giết chết tinh-trùng. Nếu phân-chất nước nhớt này mà thấy có nhiều cùng-toan, và thường nên chích các thuốc *alcalin* vào, (chất Kiềm) thì có thè thụ-thai được.

3) Bộ-phận quan-trọng nhất, là Tử-Cung (Dạ-con). Trong số các người đàn-bà không thụ-thai, hơn một nửa bị các bệnh tật ở trong Tử-Cung. Nhiều

Dạ-con hay còn nhỏ quá, chưa đầy-nở hoàn-toàn, và chưa đủ sức thụ-thai. Trong trường-hop này, thường phải chích các kích-thích-tố (*Hormones*), hoặc chửa bằng điện để cho Tử-cung này-nở đầy-dặn.

4) Nhiều người đàn-bà có Dạ-con không đúng chỗ, hoặc quá trồi ra trước (*Antéversion*), hoặc quá thụt vào sâu (*Rétroversion*), hay là âm-đạo (*Col*) từ ngoài Cửa-Mình vào hơi dài quá, thành ra Tinh-trùng và Noãn-châu khó tiếp-xúc được với nhau, và do đó mà khó thụ-thại. 35 phần trăm phụ-nữ không có con, là bị các tật ở Tử-cung như thế. Y-khoa có thè chửa được bằng phương-pháp giải-phẫu.

— Giải-phẫu là thè nào, hả Mình ?

— Giải-phẫu là mồ-xẻ. Phải mồ ra để sửa lại Tử-cung cho đúng vị-trí của nó. Nếu không chịu mồ, thì đừng hy-vọng có con. Bởi lẽ đê y-nguyên như trên, thì khó mà Tinh-trùng và Noãn-Châu gặp được nhau. Hoặc gặp thì cũng không còn đủ sức để phối-hợp cho được « loan phụng hòa minh » « sắc cẩm hảo-hiệp » !

5) Trường hợp nguy-nan nhất

là Buồng-trứng bị tê-liệt. Vì nhiều lý-do, buồng-trứng có thể không làm tròn nhiệm-vụ sản xuất Noãn-châu, và đến ngày kinh-nguyệt mà **không có trứng**. Thường-thường, sự tê-liệt của Noãn-sào (buồng-trứng) hay sinh ra các chứng khó-chịu sau đây: Kinh-nguyệt chậm, ra huyết-bạch, đau quặn trong bụng. Để chữa các chứng nầy, Y-khoa áp-dụng phương-pháp điện nhiệt (*diathermie*), hoặc chích nhiều kích-thích-tố và sinh-tố.

6) Một nguyên-nhân khác cũng cản-trở rất nhiều sự thụ-thai, là cái Eo không thấm nước. Cái Eo này, trong Y-học gọi là *Trompe de Fallope*, là một cái vòi nối từ Buồng-trứng qua Tử-Cung. Nó có bồn-phận đưa đường chỉ lối cho cái Trứng rụng (Noãn-châu) đi qua Tử-cung với Tinh-trùng, nơi đây hai cô-cậu mới có chỗ rộng đê xây ồ ái-tình. Nếu đường Eo kia không thấm nước, (*impérmeable*) nghĩa là không thu-hút Noãn-châu không qua được, thì thôi rồi, đừng có hòng mơ tưởng đến việc sinh con đê cháu ! Y-khoa vẫn cố tìm cách làm cho Eo này hết.. « làm eo » bằng cách xịt yào đầy các loại thuốc thích- ứng đê làm cho Eo được mềm-mại và thấm nước

dễ dàng, dễ dọn đường đón tiếp Noǎn-Châu công-chúa ra làm lễ hợp-cần với hoàng-tử Tinh-trùng.

Eo Fallope còn bị một chứng bệnh gọi là *Salpingite*, sưng-lên, vì bị vi-trùng lão, hoa liễu, v.v...>.

Đôi khi, xịt các thứ thuốc nước kia vào, như *Lipiodol* chẳng hạn, mà không thấy có hiệu quả gì, thì người ta phải mổ cắt bỏ cái Eo, và lợm cái trứng đem gieo trực-tiếp vào Tử-cung, để nó «bắt-bờ» mau lẹ với Tinh-trùng từ ngoài Cửa-mình phóng vào.

Dẩy, sáu nguyên-nhân « tật-lỗi » không thụ-thai được, mà « thủ-phạm » chính là đàn-bà.

— Còn đàn ông, chắc là tội lớn bằng cái đình !

— Đàn-ông chỉ có mỗi một cái tội, và chỉ có một số đàn ông, không may bị tội ấy mà thôi. Đó là những kẻ mà Tinh-dịch (*sperme*) không có Tinh-trùng (*Spermatozoïdes*). Có hai trường hợp, trọng và khinh : 1) không có Tinh-trùng một thời-gian nào đó, rồi lại có. 2) không có Tinh-trùng vĩnh-viễn.

— Trường hợp nào gọi là « giảm khinh » ?

1) Trường-hợp tạm-thời. Nhiều khi cái ống dẫn tinh (*Canal déférent*) bị nghẹt, phải

mổ nó ra để rửa cho nó lưu thông được, cho tinh-dịch chuyên vận dễ-dàng.

2) Còn trường-hợp « già-trọng », là người đàn ông bị liệt-dương, hoặc không có tinh-dịch, hoặc trong tinh-dịch không có tinh-trùng (*Azoospermie*). Y-Khoa cứu chữa bằng nhiều phương pháp để sản-xuất Tinh-trùng :

— Bồ-dưỡng kích-thích-tổ.

— Dùng thuốc *hyaluronidase*, bào chẽ bằng trứng-giái của bò-tốt. Nhưng thứ này hiếm lắm. Cũng có thể dùng các thuốc kích-thích-tổ của Nhật.

— Cấm hăn uống rượu và hút thuốc.

3) Ngoài ra, có thể một vài bộ-phận của cơ-quan sản-xuất tinh-dịch bị bệnh, như ống tiêu, niếp-hô-tuyến v.v... Phải chữa bằng các thuốc trụ sinh, các thuốc chích-trừ vi-trùng, v.v...

Đôi vợ-chồng muốn trì-chí có con, người vợ muốn hy-vọng có thai, ngoài các yếu tố trên kia cần phải sự khám-xét và săn-sóc của Bác-sĩ giỏi, còn nên áp-dụng một vài phương-tiện cần-thiết sau đây :

1) Vợ chồng không nên chung-chạ quá thường xuyên.

2) Dùng những ngày có thề thụ-thai, theo phương-pháp Ogino (nếu kinh-nguyệt đều) và phương-pháp nhiệt-dộ, nếu kinh-nguyệt bất thường (1)

3) Triệt-đè giữ vỹ-sinh nơi các cơ quan sinh-sản.

4) Đàn-bà kiêng các đồ chua.

5) Đàn-ông kiêng rượu.

— Mình ơi, đàn-ông ôm-yếu chắc là không đủ khả-năng... làm chồng, phải không, Mình ?

— Không đúng. Dương-thịnh, hay suy, không có liên-quan đến sức khỏe của đàn-ông. Có những người thật mập, mạnh, nhưng vẫn, không có Tinh-trùng. Sự không có con thường liên-hệ đến cả âm và dương.

Thí-dụ : Thầy Hai Hủ-Tiểu dương-thịnh 65% có thể không có con với chị Ba Heo-Quay âm-suy 40%, nhưng thầy ấy có thể có con với cô Tám-Hội-Vịt-Lộn âm-thịnh đến 75%. Cho nên có những người mập-mạp như ông Hộ-Tháp mà không có con, trái lại nhiều anh chàng ôm cà-tong cà-teo với chị vợ yếu xiu như cây ớt thế mà để ra hàng lô con trai con gái. Dĩ nhiên, trong câu chuyện hâm nay chúng ta chỉ nói đến vấn-đề « sinh-sản », chứ không nói đến sức khỏe của vợ chồng và con cái. Em hiểu không ?

Bà Tú đang vui, bỗng nhiên trồ quao :

— Hiệu chó sao không hiều.

Ông Tú cười :

— Có chuyện chi mà nét mặt xinh đẹp thế kia tự-nhiên bí-xị vậy, cô nàng ?

— Sao Mình cứ nhắc đến cô Tám-Hội-Vịt-Lộn hoài vậy ?

— Thì thôi. Anh nói thí-dụ cho em dễ hiều vậy đó mà ! Lại có trường hợp đôi-khi vợ chồng ở với nhau 10 năm, 20 năm không có con, mà vợ lớn lấy vợ bé cho chồng, bà V2 sinh được đứa con rồi tự-nhiên sau đó bà V1 cũng sinh ra đứa con

— Tại sao lại phải có V1-V2 ?

— Tại có sự kích-thích trong tâm-lý gây ra sự kích-thích trong sinh-lý, theo thuyết của Bác-sĩ Neffert.

Bà Tú véo ông Tú một cái đau-diểng, rồi hỏi tiếp :

— Người ta nói đàn bà mập-ù cũng khó có con, có đúng không, Mình ?

— Đúng. Vì 40 hay 50 kilô mờ thừa-thai của Bà Ú đã làm tiêu-tan hết một phần lớn các kích-thích-tổ của bà. Nếu bà Ú uống thuốc và tập thể-thao, hay tập Yoga, cho mất cái bụng mờ ấy đi, cho gầy óm bớt,

(1) Về phương-pháp Nhiệt độ, nên thực-hành đúng theo bài « Mình ơi » trong Phô-Thông số 65.

thì vài tháng sau bà Ú có thể thụ thai ngay.

— Tại sao có những ông Cụ già 70, 80 tuổi còn lấy vợ, dẽ chi?

— Đàn-bà từ 40 đến 43 tuổi là hết đẻ, Buồng trứng đã tàn. Nhưng có nhiều bà Cụ tóc bạc răng long nhưng âm vẫn còn, thịnh, vì kích-thích-tổ vẫn còn như các bà Từ-Hi Hoàng-thái-Hậu, Vũ-Hậu, Vi-Hậu, Catherine II, Marie-Louise, v.v... Tuy-nhiên, họ cũng không thể thụ thai được nữa, vì mặc dầu âm còn thịnh nhưng buồng trứng cũng đã tàn-tạ từ hồi 43, 44 tuổi. Quá lăm, 50 tuổi là «hết đường»

Đàn-ông thì đa số tuy tuổi già nhưng dương còn thịnh.

Bác-sĩ Neffert có làm bản thống kê đại-khai cho rằng từ 60 đến 70 tuổi, nhiều ông già còn lấy vợ 20 tuổi và sinh con vẫn đồng-đúc và khoẻ mạnh. Từ 70 đến 80, Tinh-lực sản xuất còn có thể mạnh đến 59%, từ 80 đến 90, có gượng gạo vẫn còn được 48%.

Bà Tú cười rũ rượi :

— Già mà còn 35, dữ hồn!

— Trẻ mới là 35, già phải đến 70, nghĩa là 2 lần 35 lận à!

— Còn Mình? Chắc hồi nhỏ Mình cũng 35, bây giờ là 35×2 , chừng mình già chắc 35×3 là ít!

— Em cứ khen anh hoài! Làm anh mắc-cở!...

Điệu-Huyền

Công-Ty Bảo-Hiểm

« LE SECOURS »

Công-Ty Bảo-Hiểm và Liên-Hiệp Bảo-Hiểm những tai-nạn, hỏa-hoạn, hàng hóa, trộm cắp và tất cả các rủi ro.

Trụ sở chính :

30-32, đường Laffitte — Paris (9ème)

Chi-Cuộc Viễn-Đông :

16, đại-lộ Nguyễn-Huệ (Charnier cũ) Saigon

Điện thoại : 20.461

● Bồi thường mau lẹ

● Nghị thức giản tiện

Khi hữu sự hãy hỏi thăm liền chó ngần ngại — Mọi sự dễ dãi và tiếp rước niềm nở sẽ dành cho khách bảo-hiểm.

★ THƠ HOANG VŨ... DỊCH RA THƠ PHÁP ★ THƠ HOANG VŨ...

SƯƠNG RƠI

Sương rơi
Nắng chịu
Trên cành
Dương-liễu...
Nhưng hơi
Gió bắc,
Lạnh-lùng
Hiu-hắt,
Thẩm vào,
Em ơi,
Trong lòng
Hạt sương
Thành một
Vết thương!...

Rời hạt
Sương trong
Tan-tác
Trong lòng,
Tả-tát.
Em ơi,
Tùng giọt
Thánh-thót,
Tùng giọt
Điều-lòn
Trên nấm
Mồ hoang!...

Rơi sương,
Cành Dương
Liễu ngã.
Gió mưa
Tát-tát,
Tùng giọt
Thánh-thót,
Tùng giọt
Tát-bời,
Mưa rơi,
Gió rơi,
Lá rơi,
Em ơi!

The Dew thuds
Staccato
On the buds
Of willow.
Yet chill gusts
Will explore
With harsh thrusts
The Dew's core !

This deep harm
Will shatter
Poor Dew's charm :
Ruin fore'er
Sweetheart, peer !
Its sighs drip
On a grave,
A wild strip,
None can save !
Sweetheart, wave !

The willow's boughs
Quake and droop,
In storms douse.
Who'll recoup ?
Sweetheart, stoop !
Wailing drops
Sprinkle below.
Some rain slops
As gales grow.
Sweetheart, woe !

the fall of dew

* ĐẶNG-CÔNG-THẮNG

Les branches
De saule
Se penchent,
Molles,
Chargées
De rosée,
Ô Bien-aimée !
Mais voici la bise
Glaciale
Qui pénètre
Et râle
Dans le cœur
De la rosée !
Larme pure

Telle une blessure,
La rosée s'égoutte,
Goutte
À
Goutte,
Toute
Brisée,
Et tombe
Sur la tombe
Abandonnée.
Les branches
De saule
Se balancent,
A
Goutte,
Toutes
Brisées...
Et la pluie
se déverse,
Et le vent déferle,
Et les feuilles
se dispersent,
Ô bien-aimée !

La Rosée tombe

* N. V.

(Tiếp theo P.T. số 87)

* Vài điều xin nói thêm
về sự Chào và sự
Giới-thiệu.

All cũng biết xã-giao rất là quan-trọng trong đời sống văn-minh, và một người biết phép lịch-sự luôn luôn gây được cảm-tình chung-quanh mình, và thành-công trong nhiều trường-hợp. **Chào** chính là sự biếu-diễn đầu tiên của phép xã-giao trước một người, hoặc trước công-chúng, cho nên ta xem cách chào có thể biết được tư-cách con người. Không phải người nào có học-thức,

địa-vị, hoặc tiền-tài, đều biết phép xã-giao. Bởi có những người có kiến-thức rộng, địa-vị cao, nhiều tiền của, mà vẫn kém lịch-sự trong khi giao-thiệp. Trái lại có những người ít học, địa vị xã hội thấp-kém hơn, hoặc nghèo hơn, nhưng lại thường tỏ ra tư-cách lịch-thiệp và tao-nhã hơn. Những người sau đây luôn luôn được thương mến, nề-vì. Những kẻ trên kia đều bị ác-cảm, khinh-ghét.

• Mình ý có địa-vị cao, gặp người thấp kém hơn cất mõ

XÃ-GIAO

theo Đời Sống mới

XÃ GIAO THEO ĐỜI SỐNG MỚI

chào mình, mà mình làm ngo, không đáp lễ lại, thì cái bộ mặt vênh-váo của mình chỉ chứng tỏ mình là một kẻ *thô-lỗ*. Tiếng Pháp gọi là *un goujat*, tiếng Anh: *A vulgar fellow*. Kẻ trọng phép xã giao không bao giờ có thái độ thô-lỗ, bất cứ với ai, với hạng người nào, dù với đứa con nít.

• Hai người đã quen biết nhau, ông A, và ông B. Ông A có lần đến mượn tiền ông B, ông B không có tiền, không làm thoả-mãn ông A. Hôm sau ông A gặp ông B, không thèm chào.

Hoặc ông A và ông B là đôi bạn bình-nhật vẫn chơi thân với nhau. Có chuyện xích mích giữa hai người, ông A giận ông B. Rồi từ đó ông A gặp ông B, không thèm chào.

Lấy hai trường-hợp điển hình trên làm thí-dụ, chúng ta thấy thái-độ thù oán của ông A như thế cũng là *thô-lỗ*.



● MỘT VÀI LỐI CHÀO NHAU Ở CÁC XỨ LẠ

Ngày nay, sự chào nhau bằng một bắt-tay (*a shake-hand*), đã thành ra thông-dụng khắp nơi. Tuy nhiên, nhiều xứ còn giữ các lối chào theo phong tục riêng của họ.

Theo phép xã-giao, ông A dù không còn thân mật với ông B nữa, dù trong lòng ghét ông B thế mấy đi nữa, nhưng ông A cứ chào ông B. Dĩ-nhiên là cách chào không còn niềm nở như trước nữa, nhưng vẫn phải chào người ta để giữ phép lịch-sự, và tư cách *tạo-nhã, quân-tử* của mình. Còn ông B có chào lại hay không, ông A không cần quan tâm. Nếu ông B không chào lại, ông ấy chỉ chứng tỏ rằng ông là kẻ tiêu-nhân.

Hoặc giả, nếu ông A nhất định khinh ghét ông B, và không muốn giao-thiệp với ông B nữa, thì tốt hơn là tìm cách tránh mặt đi trước khi gặp ông B, để khỏi phải chào.

Dĩ-nhiên, nếu giữa hai người có thù-oán nhau trầm-trọng, thì sự xã-giao không còn là vấn đề nữa.

* Ở Turquie, (Thổ-nhĩ-kỳ), chào gọi là « Salamalec » : Khẽ cúi mình xuống, đưa hai tay ra trước như muốn ôm lấp người ta. Người kia chào lại bằng cách khẽ cúi đầu và đè bàn tay trên ngực.

Gặp bạn, gọi nhau bằng danh từ : *Djanoum* (tâm hồn của tôi).

Gặp người yêu (trai, gái) gọi nhau bằng : *Djiher-im* (lá phổi của tôi), hay là : *Chekerim* (cục đường của tôi). Chữ « *cục đường của tôi* » là thông dụng nhất trong cách xưng hô của đôi trai gái yêu nhau.

* Ở Nga, người ta không bắt tay. Chào nhau, chỉ gật đầu. Trong xứ họ, hoặc gặp người Cộng sản xứ khác, họ gọi nhau bằng tiếng « *Tovarichitch* » (đồng chí). Gặp người ngoại - quốc không phải cộng-sản, họ gọi : *Gospodine* (ông), hay là *Gospoja* (Bà).

* Ở miền Bắc băng Dương, từ thế kỷ XIX trở về trước, người *Esquimaux* chào băng cách cọ hai cái mũi với nhau. Từ đầu thế kỷ XX, theo phép xã giao của người Tây-phương, họ cũng bắt tay, nhưng they vì nắm tay rồi buông ra liền, họ nắm bàn tay đưa lên đến ngang trán rồi mới buông ra.

* Ở các nước Nam-Mỹ, (Argentine, Bresil, Chili v.v...) Chào nhau bằng cách bắt tay, theo tục lệ của người Espagnols, nhưng không có tục hôn bàn tay đan-bà như ở Pháp, Anh, Đức, Ý.

* Ở Iran (Ba-Tư), quê hương của Hoàng-hậu *Farah Diba*, người ta chào nhau bằng cách cúi mình xuống và co cánh tay phải đưa lên trán. Hầu hết các xứ Á-rập, đều áp-dụng lối chào ấy, đối với người ngoại-quốc cũng thế. Thí-dụ như bạn có dịp đi du-lịch sang xứ *Một-nghìn-lẻ-một-đêm*, bạn gặp một người mà bạn muốn làm quen, bạn dở mõ để chào, và đưa bàn tay ra, thì bạn đừng ngạc-nhiên thấy người dân Ba-tư không bắt tay bạn, mà lại nghiêm minh xuống và co cánh tay phải đưa lên trán họ, và họ lặp đi lặp lại cử-chỉ lẽ-phép ấy ít nhất cũng ba bốn lần. Sau đó, họ có thể mời bạn đến một tiệm « *Tchaikhanés* » cũng như « tiệm café » ở xứ ta, để mời bạn hút thuốc trong một

bình điều đặc-biệt gọi là *Kalian* (gần giống như kiều điêu *Nargileh* của Ấn-độ, và Á-rập, và ăn một loại trái cây khô, thật thơm và dòn, gọi là *Yeddi luyin*.

* Ở Israél, quê-hương của Dân Do-Thái, dân-chúng cũng không bắt tay theo kiều Tây-phương. Họ cho rằng bắt tay là kém vệ-sinh, và chỉ chào nhau bằng một tiếng duy-nhất : « *Chalom* », một tiếng độc-đáo mà nếu bạn dùng bắt cứ ở nơi nào, trên xe lửa, trong tiệm café, trong tiệm ăn, trong nhà giây thép v.v..., bạn sẽ được dân bản-xứ trọng-vọng, coi bạn như người lịch-sự, người khách quý. « *Chalom* », nghĩa chính là *Hòa bình, Thái-bình, bình-yên*, là danh-tù thường dùng nhất, để Chào trong tất cả các trường hợp, bắt cứ đối với ai.

Gặp nhau, người này nói : — *Chalom !*

Người kia đáp : — *Chalom !* Thế là đủ.

* Ở Syrie — Liban.

Danh-từ dùng để chào, lại khác.

Lời chào : — *Ifadale !*

Lời đáp lại : *Mamnoun !*

Có thể dịch tạm sang tiếng Việt đại-khai là :

Lời chào : — *Chào vui-vẻ !*
Đáp lại : — *Hẹn-hỉ !*

* Ở Ấn-Độ, trừ những người Tây-học, theo cách bắt tay (shake-hand) của người Anh, còn thì hầu hết dân bản-xứ vẫn theo tạp-tục truyền thống :

— Chào Phật, hoặc các vị Chúa của Ấn-độ giáo, hay Hồi-giáo : Chắp hai tay đưa lên trán rồi cúi đầu, (gần như kiều người Việt-Nam lề-bái.)

— Chào đàn ông : Chắp hai tay đưa lên ngực, bên phải.

— Chào đàn bà : Chắp hai tay đưa lên ngực, bên trái.

Trong lúc chào, thường nói một tiếng : « *Namaskarem* » có nghĩa là « chào ».

* Ở Indonésia, cái đầu rất là quan-trọng. Không bao giờ rờ vào đầu ai, hoặc rờ vào nón của ai. Cho nên chào nhau, không cần dở nón, dở mũ. Ai cũng có quyền đội nón đội mũ trên đầu, mặc dù trước ông Tông-thống Sokarno. Nơi các đảo Java, Sumatra, Célebes v.v. gặp nhau chào phì cười cúi đầu một ty thôi và chắp hai tay lên ngực. Thân nhau lầm, hoặc muốn niêm nở với khách quý, hay bạn quý, thì đưa cả hai bàn tay ra nắm chặt lấy bàn tay của bạn.

Nên nhớ một điều rất quan trọng, là ở Indonésia không bao giờ chào bằng tay trái. Tại các nước khác, ở Việt-nam cũng thế, nếu lỡ tay phải bị bạn cầm một vật gì nặng, bị đau, bị đính dầu mỡ, v.v... trong trường hợp có thể tha thứ chào bằng tay trái. Ở Indonésia nhất định không được. Chào bằng tay trái không những là vô-lẽ, mà còn là xúc xích nữa.

Trong khi chào người đàn ông *lớn tuổi*, bắt cứ làm nghề gì, một ông Bộ-trưởng, hay một ông lính cảnh-sát, một ông phu quét đường, đều phải gọi bằng « *Papak* » (có nghĩa là Cha hay Cụ, gốc ở chữ *Papa* của Tây phương).

Nếu là đàn bà có tuổi (bà Bộ-trưởng, bà thư-ký, bà vú-già, bà ở v.v...) bắt cứ ở địa-vị nào, đều phải gọi bằng *Ibu* (nghĩa là Mẹ, hay bàCụ).

— **Ở Đảo Bali** (Lãnh thổ Indonesia), đàn-bà con gái miền quê thường không mặc áo, và để hở cả bộ ngực ra. Nhưng gặp người quen, hay lạ, họ chào bằng cách lấy tay che vú. Che vú, không phải vì mặc cờ, đó chỉ là một lối chào của phụ-nữ Bali.

★ **Ở Philippines**, chào nhau theo lối Mỹ.

★ **Ở Nhật**, chào cúi đầu thật thấp, đề hai tay thẳng xuống theo thân mình, hoặc đặt trên đầu gối, các bạn đều biết, không cần nói thêm.

★ **Ở Ethiopie (Phi-Châu)** Chào nhau bằng cách sờ bàn tay ra đặt trên bàn tay của người đối-diện, bắt cứ quen lạ, đàn ông hay đàn bà, rồi rút bàn tay đưa lên đầm khẽ vào ngực mình. Đầm nhiều lần chừng nào là tỏ rằng mình quý-trọng người ta nhiều chừng nấy.

★ **Ở Bắc - Phi (Tunisie, Maroc, Algérie)**, chào một tiếng A-rập : — « *La besse ?* », nghĩa là (mạnh giỏi chứ?). Đáp lại : — *Hamdoullah !* (Nhờ Trời ban phước lành!).

★ **Các giỗng dân da đen** ở Trung-Phi (Congo, Cameroun v.v.) chào dù cách lạ kỳ : Chào khách quen : đưa thẳng cánh tay ra, lắc qua lắc lại rồi rút tay vào đập lên ngực ba bốn lần.

Chào các nhà chức-trách : vỗ tay, đầm chân, chào trong lúc đang chèo ghe ; đưa cao mái chèo lên chào.

★ **Ở Ai Cập.**
Chào một tiếng « *Izzayak ?* »,

nghĩa là (*Khoẻ-mạnh ?*). Đáp lại, dù khoẻ mạnh hay đau ốm, cũng phải nói :

« *El Hamdu lillah !* », nghĩa *Chúa ban phước lành !* Nhưng tùy nơi giọng nói, vừa nói vừa cười vui-vẻ, nghĩa là khoẻ mạnh. Nói mà nét mặt rầu-rĩ, nghĩa là « *tớ bình lầm* ». .

Gặp trai gái chào nhau, sau khi nói và đáp :

— Izzayak ?

— El Hamdu lillah !

Thì tỏ ngay tình yêu bằng cách đưa bàn tay đề lên môi mình. Đưa bàn tay đề lên ngực là tỏ tình kính mến bạn-hữu, thân thuộc. Đối với khách lạ, đưa bàn tay đề lên trán. Ngoài ra, còn những lối chào quen lệ : con trai hôn bàn tay cha (không được hôn bàn tay Mẹ). Vợ hôn bàn tay chồng, người ở hôn bàn tay ông chủ.

★ **Ở Úc-Châu (Australia)**

Người Châu Úc theo phong-tục người Anh, vì họ nói tiếng Anh, nhưng cách chào lại khác.

Gặp nhau, chỉ hỏi tiếng Anh : *How do you do ?* (Anh mạnh giỏi không?), và đừng đưa bàn tay ra. Ở Úc không có tục bắt tay. Người kia cũng hỏi lại : *How do you do ?*

★ **Đáp bạn Nguyễn Văn Ký, Aniana**

Nếu đang sửa xe đập hai tay đều bàn, mà phải chào ông công-chức nọ, thì khé gật đầu chào miệng. Ông kia đã lờ đưa tay ra, thì mình nhá-nhấn nói : « *Hai tay tôi dính dầu mỡ, bẩn quá, xin ông tha lỗi* » Ông kia thông-cảm, không thè giận được.

chứ không trả lời. Người Úc-châu ít nói như người Mỹ : *How are you ?*

Người lịch-sự, ở Úc-châu, không bao giờ nói câu thông-thường sau đây mà người Anh hay nói : *Pleased to meet you !* (Vui-sướng được gặp ông, được quen ông). Chính người Pháp bây giờ (từ sau đệ-nhị Thế-chiến) cũng không nói : *Enchanté* (hay : *Heureux de faire votre connaissance*).

Ở Úc-châu, gặp nhau, nhiều khi quen nhau quá, không cần hỏi *How do you do ?* Chỉ ngó người bạn, mỉm cười, là đủ. Hoặc nếu có đội mũ, thì chỉ đưa tay lên rờ vành mè và mỉm cười, là lịch-sự lắm rồi. Họ tránh những câu quá khách-sáo.

★ **Ở Quần - đảo Tahiti Polynesie**

Chào nhau bằng một tiếng : *Iaorana !* nghĩa là : *Chúc anh sống !*

Đáp lại bằng cái vỗ tay nhẹ vào bụng, và nói ; *Ahe ! ua roa tou opu !*

(À ! cái bụng tôi no đầy !)
Thế là vui-vẻ, và cứ tin-tưởng rằng cái bụng sẽ no đầy mãi, và sẽ sống mãi !

TÂN-PHONG

CÁI CHẾT

CỦA

★ TÔ-THÙY-YÊN dịch

NÉRON

Vì đêm đã đèn, Philitta không thể nhìn rõ khuôn mặt của người mà nàng chờ đợi, nhưng nàng nhận biết tiếng bước nhẹ nhàng của chàng trên lá cây, và vẫn lo âu vì chàng về trễ, nàng gọi chàng, với một giọng thấp thỏm, xuyên qua bóng tối :

— Anh Sélius đây à ? Sao anh về trễ thế ? Em sợ quá. Có chuyện gì không anh ?

Gã thiều niên đáp :

— Chẳng có chuyện gì hết. Nhưng con cú mèo đã kêu khùng khiếp khi mặt trăng bị che khuất. Súc vật hoảng

sợ ; anh phải chạy đuổi theo con dê già, và đêm nay bỗng trót nên tội tăm quá chừng, dưới những vũng mây đó. Người ta không trông thấy gì cả. Cuối cùng anh đã chụp kịp con dê già Cornilia và bây giờ thì anh đã buộc chân nó rồi và các cửa chuồng đều đã đóng chặt.

— Em sợ quá chừng, anh Sélius ạ. Em tưởng chúng trại đất đã động đất.

Hai đứa trẻ đã bước vào trong cái hang đá mở ra ở giữa đồng cát và mặc dù bóng tối, chúng phải mò mẫm

CÁI CHẾT CỦA NÉRON

nhưng vẫn đèn được dễ dàng cái giường bằng lau sậy nơi chúng thường tìm gặp nhau, ban đêm, để đánh giấc. Vì còn là những đứa trẻ, chúng chỉ chơi trò vợ chồng bằng lời nói. Tuy vậy, chúng cũng yêu nhau bằng một mồi tình rất đầm thắm. Hai đứa chỉ có nhau ở trên đời nên chúng chỉ có việc là săn sóc cho nhau và cho đàn súc vật mà một người trại chủ ở thị trấn gần đây đã giao phó cho chúng trông nom, đứa đèn đồng bằng Maremmè cho ăn cỏ. Và chúng chẳng hề hay biết gì về các chuyện ở ngoài đời, về những điều thiên hạ đã làm và bàn tán ở La-Mã hay ở Ostie. Chúng chỉ biết có đàn dê của mình và niềm vui tìm gặp nhau, mỗi buổi tối, trong hang đá đó, nằm bên cạnh nhau, ôm nhau cho ấm, cánh tay của Philitta luôn dưới đầu Sélius. Thỉnh thoảng chúng cũng có hôn nhau mà không hề nghĩ bậy. Và lại chúng cũng không biết thề nào là điều bậy.

Bây giờ thì chúng đang ăn. Sélius nói :

— Đây là những trái dâu rừng anh đã hái cho em.

Cô gái nói :

— Còn em, đây, em đã làm cho anh một miếng phô-mai bằng cách để sữa trừu nhỏ giọt trên tầm vỉ.

Chúng vừa ăn vừa cười ; và hai đứa đứa nghịch sờ soạng cầm đút vào miệng nhau những trái cây rướm mật, những mẫu sữa đặc nhòe có mùi chua và mùi lông trừu. Chúng rò mặt nhau mà cười. Rồi khi đã ăn xong, chúng nằm dài bên cạnh nhau và nín lặng. Ở cửa hang mà những buổi tối khác trông thấy trời sáng, bữa nay người ta không trông thấy được nền trời xám tối. Và hơi thở trẻ con của chúng dâng lên bình yên trong tĩnh mịch.

Bỗng chúng cùng thức giấc một lượt, chẳng biết mình đã ngủ và ngủ từ bao giờ ; và cả hai cùng nén thở, siết tay nhau mà lắng tai nghe. Đêm vẫn đầy im lặng. Nhưng chắc chắn là có người ở trong hang. Mắt đã quen với bóng tối, chúng nhìn thấy cửa hang

sáng hơn. Mặt trăng chắc đã xuất hiện trở lại, tạo thành một ánh sáng lờ mờ xuyên qua những cụm mây. Trong kè nứt mà ánh sáng lờ mờ đó chiếu rọi, ở phía ra vào của hang đá, Sélius nhận thấy hai người đàn ông, một người đứng có vẻ nghe ngóng ở bên ngoài; còn người kia, ngồi trên một phiến đá, cùi chỏ chồng trên gòi, ôm đầu trong tay. Hơi thở của hắn ngắn, như hơi thở của một người đã chạy mệt; hắn rên rỉ từng hồi, gã đứng có vẻ bình tĩnh hơn. Hắn hơi nghiêng mình ra khỏi hang và vì gã ngồi rên rỉ to hơn, hắn khoác tay trên đầu gã, không quay mặt lại và cắt tiếng nho nhỏ ra lệnh cho gã kia im lặng.

— Nhận danh Jupiter, ngài im đi cho. Người ta sẽ nghe thầy ngài ở cách đây năm mươi bước. Ngài sẽ làm chúng ta bị túm dây !

Philitta và Sélius nắm ép vào đáy hang, cõi nén thở. Gã ngồi nói thi thào :

— Có thể chúng ta đã tiếp tục đi thẳng. Nếu chúng không tìm thấy dấu vết chúng ta

là ta thoát Chi cùi đèn Ostie... Một chiếc tàu, qua Ai-cập... nhưng bây giờ thì làm gì? Ở lại đây? Đợi trời sáng ư? Người nghĩ thế nào, hở Sporus?

Gã tên Sporus cúi xuống để trả lời người đàn ông kiệt lực nhưng bỗng hắn đứng tảng người dậy, bàn tay bắt động ra hiệu im lặng. Lúc đó, người ta nghe tiếng vó ngựa dâng lên từ đằng xa trong đêm tối; có lúc tiếng vó ngựa ngừng lại rồi tiếp tục. Những tiếng nói mơ hồ bay đèn, do gió đưa đi. Người ngồi đứng dậy, muôn làm một cử động về phía cửa hang, như để trốn chạy. Trong một lúc, Sélius nhìn thấy hắn hiện như một tầm hình cắt trên nền trời nhợt nhạt của lối ra vào. Hắn đâu trán, nhô thó nhưng rất phè, với đôi chân gầy và ngắn. Hình như hắn có một bộ râu. Người bạn hắn đẩy hắn vào trong hang, bằng một cử chỉ tàn bạo, xô hắn vào vách hang. Người đó nói :

— Trễ quá rồi. Chúng đèn nơi; trong một phút nữa, nếu tìm ra lối đi, chúng sẽ tới đây.

Gã kia lại bắt đầu rên rì.

— Đã đèn giờ rồi ư? Chúng sẽ túm được ta! Ta không muốn rơi vào tay chúng, còn sống. Chúng sẽ đánh đập ta cho đèn chết. Như thế không xứng đáng! Sporus, người hãy nhớ lại điều người đã hứa với ta... Trời thần ơi, chết ở tuổi ta! Một nghệ sĩ nào sẽ chết ở trong ta đây! Sporus?

Sporus nghiêng mình ra ngoài hang, cúi nóna thân xuống đất. Hắn nhìn thấy những cụm mây đen chạy nhanh trên trời. Một vùng trăng tái nhợt và căng phinh, lớn cực kỳ như xuồng gần đất, hiện ra giữa hai khói bóng tối. Hắn có thể trông thấy đằng chân trời những kỵ sĩ phi ngựa theo hàng một, trên lối đi hẹp viên lau sậy chạy dài theo bờ hồ.

Hắn vừa bước vào vừa nói :

— Bọn chúng kia rồi.

Hắn thấy gã phè hoảng hốt, run rẩy trước mặt hắn, khẩn cầu.

— Người hãy chém vào cổ ta, một nhát thôi.

Nhưng Sporus còn ngắn

ngù. Hắn biết gã hèn nhát đó lâm nguy nhưng đó là chủ hắn. Gã phè nhanh nhẹn đưa tay giựt lấy thanh gươm còn nằm trong vỏ, mà Sporus đang cầm lấy chuôi.

— Nếu ngươi sợ, ta sẽ chém lây ta vậy. Người trung tín dữ a!

Thanh gươm chiếu sáng. Gã phè vứt bỏ chiếc áo choàng ngắn bọc phủ người hắn, chìa cõi ra.

— Nào... chém đi... Sporus, với tính cách bằng hữu. Người đã thế rồi mà.

Sporus nâng thanh gươm lên và cầm lây hai tay, chìa mũi vào cái cõi chìa thẳng, ở chỗ tĩnh mạch và không một lời nào, vận dụng toàn lực ăn thẳng vào, rồi bò chạy, trong khi thế xác gã phè ngã quỵ xuống với một tiếng động khủng khiếp của không khí thở hắt ra và của máu chảy ống ợc.

Philitta run rẩy trong đôi cánh tay của Sélius cũng run rẩy, đầu nòng ép vào chàng. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa vang dội khắp hang

đá, đoàn ngựa ngừng lại ở trước cửa ra vào. Một toán kỵ sĩ nhảy xuống đất và khua động khi giới, chộn rộn, gươm hoặc giáo cầm tay, có vài kè cầm đuốc. Vì đây hang hối ngoeo một chút, thành thử họ không nhìn thấy hai đứa trẻ chăn chiên nằm ép trong một góc tối. Và lại, họ đang đứng vây quanh người chết, tất cả cùng nói, và giọng họ biếu lộ sự hận học, xung khích, giận dữ. Một người trong bọn, nhận ra xác chết, đưa chân lật nó lại vì hắn đã ngã quỵ úp mặt xuống đất, và đưa bó đuốc đèn gần để xem, bỗng đứng giật dậy, kinh hoàng. Hắn kêu lên:

— Hoàng đế... chết rồi. Hắn còn nóng hổi. Chưa lâu đâu. Tiếc quá, phải chi bắt sòng được hắn ! Ôi mà cũng thê thả... Nhưng tôi không tin hắn đủ can đảm để tự sát lây. Làm thế nào hắn tự sát được nhỉ ?

Không có vũ khí nào ở gần người chết, ngoại trừ hai con dao găm còn nằm trong vỏ, không được xử

dụng đèn. Sporus đã bỏ trốn, cầm theo thanh gươm để tự vệ, nếu bị rượt đuổi.

Vieh sĩ quan đã nói, lại tiếp lời :

— Trời thần ơi ! Chính một kè trong bọn hắn đã hạ sát hắn. Chắc nó chưa chạy ra đâu. Ta cõi theo bắt nó.

Rồi hạ lệnh cho một tên quân :

— Tullio, nhà ngươi hãy ở lại đây, canh chừng cái xác chết này và đừng để nó tẩu thoát. Mai ta phải đưa nó về La-Mã. Ta sẽ trở lại đây ngay. Còn mày người kia, lên đường.

Vien sĩ quan dẫn toán lính đi, bỏ Tullio lại với người chết. Hắn nhìn một lúc cái xác đó sờ, nằm trong một vũng-xàm, rồi nhún vai và ngồi xuống ở cửa hang, trên phiến đá mà lúc nãy, gã phệ đã ngồi và hắn cầm thanh kiêm xuống đất, ở vừa tay, trước mặt hắn.

Sau đó, thầy tên quân đã ngủ, hai đứa trẻ liền quyết định rời khỏi chỗ nằm. Chúng bước ra cửa hang, cõi gắng không gây một tiếng động nào.

Chúng đã ra đèn ngoài, và khi tên quân nghe thấy tiếng chân, thức giấc, nhìn thấy hai đứa trẻ ở trên ngưỡng cửa hang, bên lề lối đi, hắn nhận ra đó là những tên chăn chiên và tưởng là chúng chỉ đi ngang qua trước cửa. Sélius hiều điều đó và muốn cho tên lính đừng biết, liền giả vờ khám phá ra cái thây ma và xáp lại gần, ra vẻ quan tâm. Philitta đứng sau lưng chàng, vẫn còn run sợ nhưng hiều kỹ. Sự kinh hãi làm cho nàng có vẻ dẫn độn.

Sélius ngắm nhìn người chết. Ngày ló dạng. Người đàn ông đó rất phệ, khuôn mặt trắng bệch trong một bộ râu hung đồ. Mắt hắn vẫn còn mở, với một vẻ kinh hoàng, tướng chừng như lọt ra khỏi đầu hắn. Cái cổ mập mòi ra với một đường rạch ghê gớm và máu đã den di và đặc lại.

Tên quân hỏi :

— Bây là ai ? Làm gì ở đây ?

Sélius đáp :

— Chúng tôi đi tìm con để chạy lạc. Ông có thấy nó chạy vào hang không ?

Người lính bảo :

— Quả tình không thầy. Nhưng này, đàn vật của bầy chắc cũng ở gần đây. Ta khát

rồi. Nếu mày mang đèn cho ta một bình sữa (hắn bắt cười), ta sẽ kê cho mày nghe một câu chuyện. Một câu chuyện hay, rồi mày sẽ thấy...

Sélius và Philitta bước đi. Lát sau, chúng trở lại ; Sélius cầm một cái bầu bằng da dê. Chàng trao cho tên quân ; hắn nghiêng đầu cầm rót vào miệng, hai tay giơ lên bôp lấy bầu.

Khi đã uống xong, hắn nói :

— Ngon lắm. Và ta đã hứa kê chuyện cho bầy nghe !

Hắn quay mặt lại và chỉ người nằm chết.

— Bây có biết gã đó là ai không ?

Sélius và Philitta lắc đầu, không biết. Hắn liền nói :

— Vậy thì nêu thích, bầy có thể kê lại chuyện này với bất cứ ai cũng được nhưng sẽ chẳng có ai tin bầy đâu... Đó là hoàng đế đây.

Philitta và Sélius nhìn người lính, ngạc nhiên. Rồi chúng lại nhìn nhau, không hiểu. Mai một lúc sau, Sélius mới cắt giọng hỏi tên quân :

— Hoàng đế nào vậy ông ?

• Emile HENRIOT
(trong Hán-Lâm-Viện Pháp)

LỘI NGƯỢC

Truyện dài trào-phúng xã-hội ★ NGUYỄN-VŨ

(Tiếp theo P.T. số 89)

Al ụ thằng Ngọng, tên tiêu - đồng của tôi, bị bắt giam trong Bót, làm sôi - nỗi dư luận trong tỉnh. Thiên-hạ bàn-tán dữ lắm, nhưng thật ra cũng chỉ bàn-tán suông, và phản-dối âm-thầm, đâu ai dám nói công-khai. Duy có thằng tôi cứ ngầm - nghĩ tíc cười. Tíc cười cho cái thằng nhãi-con ngọng-nghịu thè mà làm cho cả tỉnh phải xôn-xao, cho Bà vợ ông Lớn phải tức mình.

Vì nguyên-do nào Bà bảo Cảnh-sát bắt giam thằng

Ngọng, thì trong tỉnh còn ai mà không biết! Bài hát của nó là một bản tồ-cáo, mà « phu-nhân » là người rất thông-minh, càng thầy chua-chát hơn ai hết thầy. Nhưng có điều người không hiểu tại sao chính ông-lớn lại gọi điện-thoại ra lệnh cho Cảnh-sát giam-giữ nó? May người ày chắc không hiểu rõ thực-tè. Thực-tè là ông lớn sợ bà-lớn còn hơn sợ Cọp trong rừng. Già-sứ có một « Hội Sợ Vợ », hay là một « Ủy-ban bảo-vệ Triết-lý Sợ vợ » thì ông lớn sẽ xứng-đáng được bầu làm vị

LỢI NGƯỢC

chủ-tịch. Trước mặt đồng-bào hoặc những buồi ông đi kinh lý trong các quận, thôi thì ông « le » lắm! Ông « ban huân-tử » được đồng-bảo hoan-hô rầm-rắp. Nhưng về nhà, ông lại bị « quý phu-nhân » ban huân-tử trở lại.

Sáng hôm ấy, « phu-nhân » từ trong tiệm vàng Khánh-vân đi ra, lái xe đèn thằng Văn-phòng ông lớn. Bà đi như gió bão. Bà xô cửa vào, đi thẳng đèn chồng, mét cho chồng biết là thằng Ngọng hồn xược, phao tin đón vô căn-cứ để nói xấu bà ngoài chợ. Rồi bà ra huân-thị cho Ông Lớn: « Minh gọi điện-thoại bảo Cảnh-sát giam thằng du-côn cao-bồi đó một tuần lễ đi! » Ông-Lớn lảng-lặng gật đầu, thò tay ra cầm điện-thoại, quây mày con sô, rồi bảo trước ông nói: « Ông Cảnh-sát trưởng giam thằng Ngọng một tuần lễ nhé. » Nghe một tiếng « Dạ » đáp lại, rồi ông đặt máy xuống.

Hàng xóm ai cũng có lòng tốt khuyên bảo tôi nên đến Bót để xin nhận lãnh thằng Ngọng về. Nhưng hàng xóm đâu có rõ ý-nghĩ của tôi. Tôi

chẳng đi đâu cả. Tôi chẳng bao giờ quỳ-lạy xin xó ai.

Và lại, hơi đâu chạy theo cái guồng máy hành-chánh nó quay những vòng lẩn-quẩn theo thủ-tục của nó? Ông Cò bắt giam là do nơi ông Lớn ra lệnh. Ông lớn ra lệnh là do bà lớn chỉ-huy. Bà lớn chỉ-huy là tại ông lớn sợ bà. Kỳ nhông là ông. Kỳ-dà, Kỳ-dà là cha các-ké. Các-ké là mẹ Kỳ-nhông!..

Còn thằng Ngọng, không ai biết nó bằng tôi. Trời sinh nó ra là thằng Ngong, nhưng đè bù vào cái lưỡi bị cụt ngùn, Trời lại ban cho nó được khúc lưỡi ày sắc-bén. Nó cắt đứt được mọi trò-ngại. Gặp hoàn-cảnh khó-khăn đèn dầu nó cũng xoay-xở uốn nắn thế nào rồi êm xuôi cà. Ở với nó đã lâu, tôi biết khả năng của nó. Chuyện này, tự nó làm cho nó bị bắt, nhưng tôi tin rằng cũng tự nó sẽ làm cho nó được thoát thân.

Nó bị kẹt trong guồng máy, nhưng chính guồng máy sẽ nhả nó ra, rồi các bạn xem. Đã rủi cho nó là ông lớn đi

Sàigon đêm thứ Bảy, nhưng lại may cho nó là đèn lợt Bà Lớn đi Sài-gòn chiều thứ Năm. Ông lớn đi Sài-gòn ăn chè, Bà lớn đi Sài-gòn cũng ăn chè. Không có gì lạ. Bà lớn vừa đi xong thì có bà lớn, nhỏ đèn văn-phòng kiêm chuyện : « Anh chỉ nghe lời vợ anh, làm những chuyện phi pháp để cho dư-luận chê cười. Em yêu anh, nên em mới đèn bão cho anh biết, anh đừng để cho con - mè - xò mũi anh như thè mãi. Tại sao anh bỏ tù thằng Ngọng ? Tại nó bắt gặp vợ anh nhảy dù trong cái đêm anh đi Sài-gòn đó phải không ? Tại nó đặt ra bài hát « Bà - Lớn nhảy - dù », nó hát cùng ngoài phò, con - mè - xò - hò bảo anh bắt bò tù thằng Ngọng để nó đừng hát nữa, phải không ? » Ông Lớn tái mặt, ngó trân-trân cô tình-nhân, vợ một anh giáo - viên trường Tiêu - học trong tỉnh : « À ra thè đây là chuyện có thật hả ? » Ông Lớn liền chụp lấy ông điện-thoại : « Allô ! ông Cảnh - sát - trường đây phải không ? Ông thà thằng Ngọng ra nhé ! » Một tiếng « Dạ » đáp lại. Ông đặt ông máy

xuồng, nét mặt còn hăm-hăm. Tôi thường có linh-tinh báo cho biết trước một vài việc sắp xảy ra. Như việc thằng Ngọng chẳng hạn. Chiều thứ Năm, tự nhiên tôi chờ nó về. Tôi đứng tựa vào khung cửa từ 3 giờ, ngóng về phía Cầu Nhà-Đèn. Đến 3 giờ 30, quả-nhiên thằng Ngọng hiện ra phía đầu cầu bên kia.

Nó đang chạy, chạy, chạy... Xa-xa, nó đã trông thấy tôi, lầy tay ngoắc ngoắc tôi. Áo nó rách hết. Tóc nó dựng đứng lên, bay phất phơ ngoài gió. Nó vừa chạy vừa hát :

*Níp-níp nơ !
Níp-níp nơ !*

A, cái thằng bất-trị !

Vừa đèn công, nó chạy vào tôi, tôi chạy ra nó, nó ôm lầy tôi, tôi ôm lầy nó, hai thầy trò mừng cuồng quít. Nó ập-á ập-ứng :

— Cậu ơi, thè nà thè nào ?
Bỗng nó òa ra khóc !

Tôi mím cười, vuốt ve mái tóc nó. Một lúc nó nín, ngó tôi :

— Ông nín cảnh-sát mở cửa phòng giam, đuổi con ra, thè nà thè nào ?

— Thè là con vô-tội.
— Con vô-tội mà bắt con,
Thè nà thè nào !

Tôi ôm siết chặt nó, tôi cười. Nó cũng ngã đầu vào vai tôi, nó cười :

— Con ở trong tù, con nhớ cậu quá ! Con cứ sợ không có ai đi chợ nấu cơm cho cậu ăn, thè nà thè nào.

— Còn con ? Con bị giam từ sáng thứ Hai đèn nay, 4 ngày, họ có cho con ăn không ?

— Họ đưa cơm vô với miếng khô - cá, nhưng con không ăn, thè nà thè nào.

— Tại sao con không ăn ?

— Tại vì con không đói. Con muốn về nhà ăn với cậu. Con không chịu ăn cơm của người ta, thè nà thè nào. Böyle giờ cậu cho tiền con đi chợ, thè nà thè nào.

Tôi vào nhà móc bóp lây đưa nó 30 đồng. Nó ra đi. Trên đường Đồng - Khánh, tiếng nó lại trỗi dậy, nghe phắc tức cười :

*Níp níp nơ !
Bà nớn nhảy-dù !
Níp-níp-nơ !
Thằng Ngọng ở tù !*

Níp níp nơ !

Níp-níp-nơ !

Mưa gió mịt mù !

Níp níp nơ !

Bà Nớn nhảy dù

Níp-níp-nơ,

Thằng Ngọng ở tù..

Níp-níp-nơ...

Q

Chương 2

XIN các bạn cho phép tôi nói đèn thằng-tội. Ở chương này tôi không thể tránh được. Hồi tôi 20 tuổi, học đã đỗ bằng Tú-tài toàn phần, nhưng tôi không làm việc nhà-nước vì lẽ tôi không thích làm việc Nhà-nước. Cha mẹ tôi đã chết, để tôi mồ-côi hồi mười bảy tuổi. Tôi không có vợ vì lý-do tôi không có tiền. Không có tiền thì đâu dám nghĩ đèn chuyện có một người đẹp bên cạnh ? Đôi với tôi, đó là việc xa-xì, vì đàn bà chính là một xa-xì-phàm rất đặc tiền. Xin quý bà và quý cô hãy tha thứ cho tôi ! Quan niệm của tôi là người đàn-bà tượng-trưng

cái gì đẹp nhất, quý nhất trong đời người đàn ông. Nằm bên cạnh người đàn-bà, tức là nằm bên cạnh một kho vàng. Cho nên với một trái tim trống trơn, người đàn ông dễ gì mua được một nụ cười lời-lá?

Phải có tiền, các bạnơi! Tình yêu mà thiều tiền túc là tình yêu mắc-nợ. Trái tim mà không chứa đựng tiền, là trái tim không có vốn. Trái tim rỗng-không thì không bao giờ bảo-dám được tình-yêu lâu bền. Tôi nói thật đây, và tuy tình tôi ưa mơ mộng nhưng hễ nói đến tình-yêu là tôi không dám mơ mộng nữa đâu! Ở thời-đại nhân-loại vẫn thờ con Bò-Vàng, tôi thày rằng những người đàn-ông không có xu mà dám đi tìm kiếm tình yêu là những kẻ ngớ-ngần và không tự-trọng. Nếu lỡ họ tìm được một tình yêu, họ sẽ phải trả món nợ ấy cho đèn mân đèn mân kiếp! Trừ khi nào tình-yêu được người ta cho không! Nhưng, tình-yêu mà cho không, thì đâu còn phải là tình-yêu nữa, thưa cô phái thê không ạ?

Không cứ phải tiền rồng bạc bê, nhưng nhiều hay ít, đồng tiền cũng quyết định được tình yêu. Thưa quý bà, quý cô, hồi 20 tuổi tôi cũng

khá đẹp trai, nhưng đẹp trai mà làm gì một khi tôi tự thày ở trên trái đất này tôi thuộc về hạng người túi không có tiền và trái tim không có vốn! Cho nên tôi ở vậy... với thằng Ngọng của tôi.

Thầy nó cũng sớm mồ-côi cha mẹ như tôi, tôi xin nó về nuôi đã 3 năm, dạy nó học chữ và học lẽ-phép. Tôi có mở hai lớp học, mỗi lớp 5 người học-trò. Lớp buổi trưa dạy Việt-văn. Lớp buổi tối, từ 7 đến 8 giờ, dạy Pháp-văn. Trong lớp buổi tối có một cô thiều-nữ tên là Bích-Ngọc.

Cô Ngọc là cháu của ông Thừa Ba, gọi ông bằng bác ruột. Cha mẹ cô ở thôn-quê, nhà nghèo, cho cô theo bác ra học trường tinh. Cô học giỏi, đứng vào hàng nhứt nhì trong lớp.

Tôi không nói cô đẹp hay không. Vì lẽ dĩ-nhiên là cô đã đẹp rồi, tôi có nói cũng bằng thừa. Và tôi làm gì có đủ chữ để tả sắc đẹp của cô? Nhưng tôi có thể nói là cô đẹp nhứt trong tất cả những người đàn-bà con gái mà tôi được gặp từ trước đèn nay.

Ông Thừa Ba, bác ruột của cô, làm việc trong dinh Tỉnh-trường. Ông Thừa không có con mới nuôi cô Bích-Ngọc làm con-nuôi. Vợ ông là một người đàn-bà có hai gò má cao như hai gò núi. Hai con mắt của bà tròn, to và đục-ngầu. Đôi hàng lông-mày như hai cọng rau răm. Bà là người cay-nghiệt nhứt trong xóm, cả tinh ai cũng biết tiếng. Ông Thừa thì, trái lại, rất hiền-tử, chỉ phải hai cái tội: sợ vợ và ăn hối-lộ. Nhưng xét kỹ ra, ông Thừa không sợ vợ không được, và k' ông ăn hối-lộ cũng không được. Bởi vì

ông Thừa là người chồng nhút-nhác và bà Thừa là một người vợ rất đáng đè cho ông Thừa sợ; đó là lẽ dĩ-nhiên. Còn về việc ăn hối-lộ thì lượng của ông không có bao nhiêu, không nhờ « bồng lộc ngoài » ông làm sao có đủ tiền nuôi bà vợ, để bà nheo-nhéo trong nhà suốt ngày, nếu bà thua tú sặc? Cô Bích-Ngọc thì không tồn kém mây. Học trường nhà - nước khỏi học-phí, mỗi tháng cô chỉ xin ông bắc 200 đồng để cô trả tiền học thêm lớp Pháp-văn của tôi.

(còn nữa)

THƯ LÂM ĂN THU QUÁN

231-233, Phạm Ngũ-Lão — Sài Gòn

Điện-thoại: 25.861

Số thương-mại Sài Gòn số 640 A

Số Quốc Gia Danh Bộ 25 129 54 001

- In sách báo, các loại sô sách, giấy tờ văn-phòng bằng Việt, Pháp, Anh, Hán-tự.
- In lịch treo — Lịch bò túi — Nhãn hiệu, bao hộp — Đóng sách đẹp
- Cung cấp dài hạn ăn-phẩm, dụng-cụ văn-phòng cho công sở, tư sở, tại Sài Gòn và các Tỉnh.
- Có xưởng máy cung cấp các thứ phù hiệu, cờ cho các hiệu đoàn, nhãn cờ áo (étoiletes) lớn, nhỏ dù loại, dù cờ. Màu đẹp, bền không phai.
- * Gởi bưu phiếu thanh toán xin dùng Thiếp phiếu mẫu CH. 1418 (do Bưu điện phát hành) chuyền tiền vào Trường mục:

Sài Gòn T/M số 2701

THƯ LÂM ĂN THU QUÁN

- * Gởi tiền bằng cách này không tốn cước mandat và cò thơ chỉ cả, lại được nhanh chóng và không sợ bị thất lạc.

MỒ HÔI NƯỚC MẮT

Lời Tòa-soạn.— Chúng tôi vừa đọc trong « Sóng Đao » có quan thông-tin nghị-luận Công-Giáo, 86 Nguyễn-Đỗ Saigon, một bài trong mục « Mỗi tuần một chuyện », nhan đề là « Mồ-hôi Nước Mắt ». Thấy vui vui, chúng tôi xin trích đăng sau đây, để bạn đọc nhàn-lâm.

Ở Thủ-đô Sè-goòng có 1 biển cổ rất quan-trọng : đó là đám cưới của ông Ngọc-Minh, giáo sư triết tại trường Đại học Văn khoa, với cô Ánh, nguyên là « người ở » của ông.

Cuộc tình-duyên lâm ly lắt léo này đã kéo dài mấy năm và một số đông dân chúng tuần nào cũng hỏi nhau : ông Minh đã lấy được cô Ánh chưa ? Thật là một cuộc tình duyên « suýt-băng » (suspense) không thua mấy cuốn phim của Hít-Cốc.

Thịt cái ông giáo sư đó cũng tốt quá cở. Ông là hiện thân của lòng bác ái, tính vị tha : giúp đỡ người tàn tật, chăm sóc kẻ âu lo, mẹ góa con côi ông đều đùm bọc. Con nhà nghèo thay ông là bu lại như mỗi gắp bánh ngọt.

Ông yêu cô Ánh là « người ở » trong nhà đến nỗi chê cô gái của một ông Bộ-Trưởng. Rồi Ánh ra đi, ông cũng theo, săn sóc Ánh như gà mẹ săn sóc con, kính trọng Ánh như người anh cả kính trọng em gái. Không bào giờ ông có một cử-chỉ đáng gọi là « bẩm-lăm ».

Ấy vậy mà cô ở đó lại phớt tỉnh « hồng chịu » cho ông cưới mới chết ! Cô ở này cũng thiệt là « xuất chúng » không những cô có học (có học đến sau này làm được thơ ký) mà cô lại đẹp, đẹp mê hồn : mặc áo bà ba cũng đẹp mà « xú chiêng » cũng đẹp ! không những đẹp mà còn thùy mị, đoan trang đủ mọi đức tính của người đàn bà Việt-Nam.

Một đôi trai tài gái sắc như vậy mà cứ xê-típ xích lui trong mấy năm trường, thiệt con tạo cũng trớ trêu. Thời may, tuần rồi họ đã « Ô kê » với nhau ; nàng đã ngã đầu vào vai chàng và lần

đầu tiên, kêu chàng là « Anh của em ». Dân chúng thở một cái khì, hả dạ.

Riêng tôi cầu chúc cho họ loan phụng hòa minh sắc cầm hòa hiệp và sành con dê cháu thiệt nhiều. Đề cho xứ Việt-Nam dẫy dầy những ông chủ bá-cái anh hùng như ông Ngọc-Minh, những cô ở « Hoa khôi » đạo đức như cô Ánh. Như vậy là giải quyết toàn diện cái vấn đề tranh chấp muôn đời giữa ông chủ và thằng ở (hay cô ở).

●

LÝ-CHÂN

Tái-bút : Quen lảng không nói với bà con rằng Trường Đại học Văn-khoa không có ông giáo sư triết nào tên Ngọc Minh. Ông này là nhân vật chính trong cuốn « Trường thiên-tiều-thuyết » rất xây-dựng của nhà văn Nguyễn-Vỹ, đăng trong tạp chí Phố-Thông.



Đã phát hành khắp nơi :

thi phẩm NƯỚC MẮT

Gồm nhiều bài thơ giá trị
của : ● VŨ - BÌNH - THƯ
● PHƯƠNG - MINH
● CHÉ - VÂN

Đã phát-hành khắp nơi :
Nguyệt-sán TIN SÁCH
Do Trung-tâm Văn-Bút Việt-Nam xuất-bản.
số 3, Loại Mới, Tháng 9/1962
Xin hỏi tại các tiệm sách lớn hoặc tại Tòa-soạn TIN SÁCH
38, Phạm-Ngũ-Lão, Saigon



* Bài Quốc-ca chấm dứt chương-trình Phát-thanh ban đêm.

(của ô. Dạ-yên-Trinh, đường Khải-Định, Phan-Thiết)

Thường thường ban đêm trước khi mở đầu và chấm dứt chương trình ca nhạc hoặc tin tức thì có hát bài Quốc-Ca. Tôi thấy làm như vậy thì bài quốc-ca trở thành một nhạc bản tâm thường măt, vì lẽ : Đêm nay, thành phố Phan-Thiết đang vui, trong một nhà hàng đông khách toàn những thanh niên mặc áo hở cõ, hút thuốc phà khai mù trời, đang cãi vả nhau ồn ào, trong lúc ấy trong máy Phát-thanh (Radio) Bản Quốc-Ca đang trỗi khúc hùng hồn. Tôi thấy họ không cần đề ý hay nghiêm chỉnh chi cả. Nhưng theo tôi nghĩ thì bản quốc-ca phải được mọi người nghiêm chỉnh đón chào mới phải.

Ở một tỉnh nhỏ như Phan-Thiết thôi mà còn thế huống là nơi đô hội như Saigon ban đêm. Người ta say sưa bên những khoái lạc khác trong lúc bản Quốc-ca trồi lên, tôi lấy làm e ngại và áy náy quá.

Đó là ý nghĩ thiền cận của riêng tôi sợ rằng mình hiểu không nỗi cái ý cao đẹp của chương-trình đài phát thanh nên lâu nay tôi mãi thắc-mắc. Chợt nghĩ đến Phồ-Thông ! Một tạp-chí đã giúp đỡ bao nhiêu độc-giả giải rõ thắc mắc lòng mình nên tôi vội viết thư nhờ ông chỉ hộ : Bản Quốc-ca trỗi lúc ban đêm như thế còn có ý nghĩ cao đẹp nào khác hơn là tưởng niệm những người đã đổ máu vì giống nòi và dân-tộc ?

L.T.S.— Chúng tôi đăng bức thư trên đây, để ban Giám-đốc đài Phát-thanh lưu-y.

* Ô. Hoàng-xuân-Hãn, kỹ-sư Nguyên-tử-lực.

(của Bà Trần-Diệu-Tâm, đường Pasteur, Saigon)

... Trong Phồ-Thông số 89, chúng tôi rất hoan-hỉ được đọc bài « Năng-lượng Nguyên-tử » của nhà Học-giả Hoàng-xuân-Hãn, mà chúng tôi (có lẽ tất cả bạn đọc Phồ-Thông) đã có lòng ngưỡng mộ từ lâu. Chúng tôi thật không ngờ ông Hoàng-xuân-Hãn còn sống và đang ở Paris ! Chúng tôi cứ tưởng ông đã...

Số 89 Phồ-Thông đã đem lại cho tôi và cả gia-dình chúng tôi một sự ngạc-nhiên vô cùng thích thú, và chúng tôi rất hân-h diện từ nay được đọc trong Phồ-Thông nhiều bài có giá trị tuyệt đối của ông Hoàng-xuân-Hãn cũng như của các bậc nhân tài khác của Việt-Nam ta ở Hải-ngoại và trong nước. Nhưng thưa ông, nếu

chúng tôi không làm, thì hình như ông Hoàng-xuân Hãn đã đỗ nhiều bằng cấp cao lớn lăm, chứ sao, theo ông giới thiệu trong Phồ-Thông, ông Hãn chỉ tốt nghiệp đại-học Bách-khoa ? Chúng tôi còn hỏi thắc-mắc về điểm này, mong ông chỉ giáo cho.

ĐÁP : Vì muốn tôn-trọng tính khiêm-nhường của ông Hoàng-xuân Hãn, nên chúng tôi đã có vài lời giới-thiệu, như bà đã biết. Nhưng bà muốn biết hơn, thì đây chúng tôi xin nói rõ : Ông Hoàng-xuân Hãn ở trường Polytechnique đậu ra, tốt-nghiệp kỹ-sư Ecole Centrale và Thạc-sỹ Toán Pháp (Agrégé de Math). Ông lại là nhà Bác-học Việt-Nam đầu tiên đỗ Kỹ-sư Nguyên-tử-Lực (Ingénieur Atomiste) hiện đang nghiên-cứu và thí-nghiệm về Năng-lực Nguyên-tử. Ông cũng là một nhà thông-thái rất giỏi về Hán-văn. Ông hứa sẽ viết thường xuyên cho tạp-chí Phồ-Thông.

* « Hoa nở muộn »

(của cô Lê Tuyết-Hà, Nữ-sinh Ng-trường-Tô, Vĩnh-Long)

Thưa chị, có bao giờ một bài đã đăng rồi lại đem đăng trong một tờ báo khác với bút hiệu khác không ?

Em đã đọc truyện ngắn « Hoa Nở Muộn » của « Lâm-vị Thủy » trong Phồ-Thông số 83 trang 39, rồi hôm trước em có đọc trong một tờ nhật báo ra ngày 17-9-62 số 488 trong mục « Hội Tao Phùng » có bài « Hoa Nở Muộn » của tác-giả là Jacqueline V. T. nữ sinh đệ tứ trường Gia-Long đề tựa là « Sáng tác dự thi Hội Tao-phùng 1962 » bài số 119.

Em lấy làm lạ quá, sao có chuyện giống nhau kỳ thế, lời văn thì không sai tí nào rồi, duy chỉ có tên trong truyện thì đổi khác mà thôi, thí-dụ tên Lựu trong « H. N. M. » của Lâm-vị-Thủy, thì trong « H. N. M. » của J. Vinh-Tan lại đổi là Vinh, và bắc Nam thì đổi là bắc Hai... thế thôi, còn lời văn thì giống hệt. Vài hàng hỏi chị.

Thưa chị, đã hai số báo qua rồi, P.T. không đăng truyện « MỘT GIẤC MƠ HOA » làm tại em trông muôn hết hơi đi lận, em thích mục đó quá đi, em mong P.T. số 90 sẽ có đăng nó, em mong lắm.

Gởi về chị tất cả lòng luyến mến của tụi em...

* Đáp bạn Bốn-Phương

Vì kỳ này bài nhiều quá, không còn chỗ cho mục Đáp bạn, vậy xin lỗi bạn đọc. Tất cả những thư của các bạn, Diệu-Huyền sẽ xin phúc đáp trong số tới. D.H.

* CÂN TRỌN BỘ PHỒ-THÔNG

Một tòa Đại-Sứ Ngoại-quốc cần mua trọn bộ « Phồ-Thông tạp-chí » từ số 1 đến số 47 còn mới, và chưa đóng thành bộ, với giá 470\$.

Xin do Tòa-báo Phồ-Thông chuyên giao.

AI ĐAU GAN NÊN DÙNG THUỐC

HEPATIC

Ai dau gan

NÊN DÙNG THUỐC

HEPATIC

CÓ BẢN KHẨU CÁC NHÀ THUỐC CẦU MÌ

HEPATIC

Chuyên trị bệnh đau gan rất công hiệu

Số Kiểm nhận 381Q.C.D.H.I.B.Y. L. Ngày 22-7-60

Tập Thơ

Hoang-Vu

Sẽ phát hành cùng một ngày
với số Đặc - biệt Phổ - Thông

ĐỆ - TỬ CHU - NIÊN

(I - II - 1962)

Bản thường in trên giấy impression : 30s
Bản đặc - biệt in trên giấy duplicateur : 85s



Các bạn ở những nơi không có Đại-lý bán tập Thơ «Hoang-Vu», xin gửi thư và bưu-phiếu đề tên tác-giả tại :

Tòa-soạn Tạp-chí PHỔ-THÔNG
231 đường Phạm-ngũ-Lão

hoặc Nhà In PHỔ-THÔNG
531, Đại-lộ Trần-hưng-Đạo
SAIGON

Thuốc trị HO cao ho QUẢNG AN TIỀN

TRỊ: Ho cảm, ho đàm, ho khan, ho gió, đau cổ khau tiếng, ho nhiều ban đêm mất ngủ. Mọi chứng HO của người lớn nên dùng thuốc ho Quảng An Tiên.

Tổng phát hành: Lý Trác, nhà thuốc Quảng An Hòa
169 Lê Văn Duyệt Saigon. (Có bán ở các đại lý Việt Hoa)
Kiêm nhận số 198 ngày 31-7-62

THUỐC TRỊ GAN Quảng An Hòa (số 1)

TRỊ: Đau gan, yếu gan, yếu mệt, táo bón, mất ngủ, ngứa, nồi mè day, nồi mua ở mặt, ăn chậm tiêu.

Và khi hết bệnh, nên bồi bổ gan, dùng thuốc

BỒ GAN Quảng An Hòa số 2

Tổng phát hành: Nhà thuốc Quảng An Hòa 169 Lê Văn Duyệt
Saigon, Lý Trác. (Có bán khắp nơi) Kiêm nhận số: 200 ngày 31-7-62

Thuốc Bồ Thận, Cường Thận Tinh, Quảng An Hòa

TRỊ: Đau thận, suy thận, đau lưng, dài đêm, ủ tai, mờ mắt, bài hoài môi mè, di động tinh, suy yếu cơ thể, ăn ngủ thất thường. Tổng phát hành: Lý Trác nhà thuốc Quảng An Hòa, 169 Lê Văn Duyệt Saigon. (Có dè bán ở các đại lý Việt Hoa).

Kiêm nhận số: 196 ngày 31-7-62

THUỐC ĐAU LƯNG HỒNG NGUYÊN

TRỊ: Chán ăn, suy yếu, nhức mỏi tay chân, phong thấp, gai xương đau nhức.

Nhà thuốc HỒNG NGUYÊN

Bà Dương-xuân-Lang ché
246, Đại lộ NG.HOÀNG Cholon

KIÊM-NHẬN SỐ 238-BYT/QCDP-NGÀY 7-8-62.

POLYVIT C_a

TÉVÉTÉ

DÀN BÀ DƯƠNG THAI và THỜI KỲ CHO CON BÚ

TRÈ EM ÔM-YẾU, ÈO-OT, CHẬM MỌC RĂNG

THUỐC BỔ MÁU, XƯƠNG, PHỔI

CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY VÀ TIỆM TRÙ ÂU-DƯỢC



BILAXINE
Thuốc
nhiuán truong

CÓ BÁN KHẨU KHẨU NHÀ THUỐC AU MY

KINH LÝ VĂN PHÒNG

110, đại lộ Nguyễn-Huệ — Saigon
Điện-thoại: 23.187



Phạm - Văn - Lạng

Giám - Định Trắc - Địa - Sư
Géomètre — Expert

373, Phan-thanh-Ciản

SAIGON

CALCIUM TANA À L'ACIDE GLUTAMIQUE

Thuốc CALCIUM TANA À L'ACIDE GLUTAMIQUE là thuốc
để phòng lao và bồi bổ rất cần cho Sinh-viên và Trí-thức lao-lực
để bồi bổ tinh thần và nâng cao trí tuệ.

Nhiều nhà Bác-học ÂU-MỸ đã dày công nghiên cứu và cùng đi đến kết
 luận sau đây: chất ACIDE GLUTAMIQUE bồi bổ cho óc người
lớn cũng như con nít được thêm trí nhớ và trí thông minh.

Trong thuốc Calcium TANA à l'Acide glutamique có thêm Glycocolle,
chất này là một thứ Acide animé mà ta thường thấy trong Cao hò cốt, Cao
gác, Cao dương, Cao quý v.v... Glycocolle đem sinh lực giúp cho người
làm việc nhiều khỏi mệt nhọc và ăn được, ngủ được.

Chất về chất Calcium thì từ xưa đến nay đã được Y-học dùng để phòng và
chữa các thứ bệnh lao, nhất là lao phổi mà các giới Sinh-viên, Trí-thức và lao-
động thường hay mắc phải. Chất Calcium cũng rất cần cho trẻ em ốm yếu, lớn
lớn cũng như cho phụ-nữ trước và sau ngày sanh đẻ.

Muốn đem áp dụng những kết quả tốt đẹp đó, nhà thuốc TANA chế ra
thuốc CALCIUM TANA À L'ACIDE GLUTAMIQUE để Đồng-bảo dùng.

CÓ BÁN TẠI CÁC NHÀ THUỐC ÂU-MỸ

XỒ-SỐ KIẾN-THIẾT

Hàng tuần vé số Kiến-Thiết
phát-hành 3.000.000 vé:

- 1.000.000 vé mang mẫu tự A,B,C v.v...
- 1.000.000 vé mang mẫu tự AA,BB,CC v.v..
- 1.000.000 vé mang mẫu tự AAA,BBB,CCC v.v...
đều được ghi số như sau từ 000.000 đến 999.999.

NGÀY MỞ SỐ :

THỨ BA HẰNG TUẦN

TỔNG SỐ CÁC LÔ TRÚNG:

3 lô trúng độc đắc mỗi lô	1.000.000\$
15	—
15	—
180	—
600	—
3.000	—
3.000	—
30.000	—
165	an tui

100.000\$

50.000\$

10.000\$

5.000\$

1.000\$

500\$

100\$

2.000\$



Giấy phép số 292 CDV/TT/NĐ ngày 9-10-1961

Quản nhiệm : NGUYỄN-VŨ

In tại THU LÂM ÁN THƯ QUÁN
231-233, Phạm Ngũ-Lão — Sài-gòn