

PHỎ-THÔNG

TẠP-CHÍ

GỘP PHẦN XÂY-DỰNG VĂN-HÓA VIỆT-NAM
PHỐ-BIỂN VĂN-HÓA ĐÔNG-TÂY-KIM-CỔ

Giám-đốc, Chủ-bút : Nguyễn-Vỹ

Tòa-soạn : 233, đường Phạm-Ngũ-Lão, Sài-gòn — Đ.T. 25.861

NĂM THỨ V ★ số 81 ★ 1-6-1962

1.— Luật bảo vệ luân-lý...	Nguyễn-Vỹ	6 — 9
2.— Ông vua « Cù-lao Dira »	VŨ-Sinh	10 — 15
3.— Kartini, nữ anh-hùng dân-tộc	Indonesia	16 — 18
4.— Giả-tử, nức nở (thơ)	Thanh thanh Thùy Nguyễn-Phụng	19
5.— Nhân vật Xuân thu	Thiệu-Son	20 — 26
6.— Nhật-ký của cô Phương-Loan	Phương-Loan	27 — 31
7.— Tuấn, chàng trai nước Việt	Nguyễn-Vỹ	32 — 35
8.— Tem thư Quốc-tế	Đinh-Điền	36 — 38
9.— Căn buồng đối diện (truyện ngoại-quốc)	Hoàng-Tháng	39 — 43
10.— Trước quán cơm bình dân (thơ)	Anh-Lạc	44
11.— Tròi Phan-thiết (thơ)	Hoa-Tịnh-Linh	45
12.— Một giấc mơ hoa	Duyên-Hồng	46 — 50
13.— Mình ơi! Mình đi tắm đi	Diệu-Huyền	51 — 58

14.— Vang bóng thuở xưa (thơ)	Ng. Văn Còn	59
15.— Bức tranh văn cầu	Tâm-Trí	60 — 61
16.— Phê bình sách mới : Dân ca V. N.	Nguyễn-Vỹ	62 — 65
17.— Phạm Thị Hồng-Tuyến	Nguyễn-Vỹ	66 — 68
18.— Tình đồng nai, người là ai (thơ)	V. B. H. Sammy Đệ	69
19.— Danh nhân thế-giới : Von Braun	Tết-Xuyên	70 — 75
20.— Ráng cán đáng đoán bài toán	Ba-Tui	76 — 78
21.— Phỏ-Thông vòng quanh thế-giới	Cô Xuân-Anh	79 — 82
22.— Thơ lèn ruột	Vĩnh-Chán	
	Tú-Be	83 — 85
23.— Giới thiệu sách báo mới	Phỏ-Thông	86 — 88
24.— Một buổi yết-kiến Vua Duy-Tân	Ng. Bá Ngạc	89 — 93
25.— Mồ hôi nước mắt (truyện dài)	Nguyễn-Vỹ	94 — 100
26.— Ký giả thuở trước	Tết-Xuyên	101 — 106
27.— Thư bạn đọc	P. T.	107 — 111
28.— Đáp bạn bốn phương	Diệu-Huyền	112 — 119
29.— Nhắn tin riêng	D. H.	120 — 130

* Ngoài những bài ký tên Nguyễn-Vỹ, Diệu-Huyền, Tân-Phong. Tạp-chí PHỎ-THÔNG không chịu trách nhiệm về các bài lai cảo của các tác-giả khác. (Theo thề-lệ chung của các tạp-chí quốc-tế).

* Bài lai cảo không đăng, không trả lại.

- Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiện trích đăng những bài trong tạp-chí PHỎ-THÔNG, nhưng yêu-cầu đề rõ xuất-xứ : « Trích Tạp-chí PHỎ-THÔNG » và đừng viết tắt.
- Cấm trích, dịch, phỏng đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
- Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays. Copyright by PHỎ-THÔNG, printed in Viêt-Nam.

XÃ LUÂN



Cảm thiếu-niên hút
thuốc, uống rượu.
Cảm khiêu - uất.
Cảm



À O vệ luân-lý, bởi vì luân-lý đã bị xúc-phạm, bởi vì luân lý không còn được tôn-trọng nữa, bởi vì luân-lý đã dần dần bị suy-đồi.

Ai cũng chán-ngán lo-ngại, thực-trạng càng ngày càng bê-bối.

Người ta kết án chung các giới thanh-niên hiện-đại, đồ tội cho tuổi trẻ đã làm bại-hoại cang-thường, thao túng trong gia-dình, rối loạn ngoài xã-hội, khinh-thường phong-hóá, gây thành một thế-hệ



bịnh hoạn, mỗi ngày mỗi trầm-t trọng, hồ như không có biện pháp nào cứu chữa cho có hiệu quả.

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng tội-nghiệp cho thanh-niên. Họ là nạn nhân mà hóa ra họ là thủ-phạm. Họ bị tố-cáo, mà đáng lý ra chính họ phải đứng lên tố-cáo những AI đã làm cho họ hư hỏng ! Những AI ? Chính là gia-dình, xã-hội, học-đường.

Sinh-trưởng trong thời loạn, một số thanh-thiếu-niên, — cũng may là chỉ có một thiểu-số, — bị gia-dình bỏ bê, xã-hội không ngó-ngàng, học-đường không săn-sóc, để lêu lổng giữa bao nhiêu quyền-rủ, rồi vào những truy-lạc xa-hoa, đi không phương-hướng, sống không tương-lai, chịu đựng tất cả thử-thách của hiện-tại, rồi rốt cuộc bị tuyệt-vọng, không nơi giải-thoát, bảo sao họ không trở thành chính họ một thử-thách lớn lao và nguy-hiểm của thời-đại ?

Nghiên-cứu kỹ các vấn-đề xã-hội, nhìn sâu vào các cơ cấu đã tạo ra tình trạng rồi rặc hiện nay, phân tách các yếu-tố đã đưa nhiều hậu quả vô cùng tệ hại, chúng ta phải thương đến đam thanh thiếu niên hư hỏng và tìm những phương-tiện thiết-thực hơn và thích-hợp hơn để cứu vớt họ, nâng đỡ họ, hay là phải dùng đến những biện-pháp hành chánh không chắc gì có hiệu quả ?

Có thể hậu-quả sẽ trái ngược lại càng thêm nguy hại chăng ?

Nói thí dụ ngay rằng thanh-thiếu-niên hư hỏng có phải vì hút một vài điếu thuốc, uống một chai rượu bia, một ly rượu ngọt chăng ? Đành rằng trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành không nên dùng những món kia, nhưng có lẽ đây chỉ là những lỗi nhỏ mọn mà sự giáo-hóá thuộc về phạm-vi gia-dình và học-đường, hơn là một tòa-án hay một cảnh-sát viên.

Cần phải bảo-vệ luân-lý. Vâng. Xin đồng-ý hoàn-toàn. Nhưng luân-lý suy đồi đâu phải vì một gói thuốc hút, hay vì một ly rượu ? Ta hãy tìm lại xem nguyên-do luân-lý suy đồi là ở đâu, đề ta sửa chữa ngay ở đó, chứ đâu phải ở nơi điếu thuốc ngậm trên miệng

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiếu Đắng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

cậu học trò ? Mà cẩm thèo nào được vài ba trẻ nít ranh không cho chúng hút công khai thì chúng hút lén trong nhà ? Vé số kiển-thiết, Tông-Thống đã ký nghị-định bỏ tù mấy tháng, mấy năm, phạt tiền hàng mấy trăm, mấy nghìn, dân chúng rất hoan nghinh, thế mà vé số vẫn lén lút bán chợ đen được, nữa là một điếu thuốc trẻ nít không hút lén được hay sao ?

Nói cho đúng, chỉ một số rất ít trong đám thanh-niên thất-nghiệp thỉnh-thoảng kiếm được một vài đồng mua một điếu thuốc hút cho đỡ buồn thê thòi. Hoặc tự con trai cao-bồi hút vài điếu thuốc thơm để « lấy le », chứ sự thật đại-đa-số thanh thiếu niên Việt-nam đâu có ưa hút thuốc.

Tôi xin nhiệt liệt hoan-nghênh quý ngài Dân-biều Quốc-Hội Việt-nam có thiện chí khương-kiện-hóa xã-hội ta, bởi vì xã-hội ta hình như chưa được lành-mạnh lắm. Những ngu-ý của tôi là nếu xã-hội đang loạn ly này còn nhiều bệnh hoạn thì các ngài nên tìm ngay xem đâu là căn bệnh đe trừ cho tiệt nọc, ngoài việc vài đứa trẻ nít ranh bắt chước người lớn ngâm điếu thuốc trên mồm.

Tôi xin phân bùa rằng tôi không bênh-vực cho mấy em nhỏ hút thuốc — (tôi khuyên các em đừng hút thuốc nữa nhé, các em còn nhỏ, hút thuốc như thế sau này sẽ bị bệnh ho lao và bệnh ung thư ghê, gồm lâm đắp !), nhưng tôi thiết-tưởng các ngài Dân-biều nên lưu-ý đến nhiều yếu-tố xã-hội quan-trọng hơn đã làm hư hỏng thanh-thiếu-niên.

Cấm uống rượu : xin hoan-nghênh. Nhưng tất cả những ai thường đến các nơi tụ-hop học-sinh và sinh-viên đều thấy họ chỉ uống một ít rượu bia, còn thì hầu hết là các loại nước giải khát, xá-xị con cọp, con nai, Bireley's, Coca-cola, Pepsi cola, v.v...

Chỉ có người lớn mới có tiền uống Whisky, Martell... Ngày, nay hình như có nhiều Whisky, Martell giả, bán ngập thị-trường người lớn cũng ít uống nữa.

Xin đừng ai rầy là bạn trẻ, tội nghiệp họ ! Họ không biết uống rượu đâu. Chỉ trừ một vài kẻ thất nghiệp, lê mải gót giày trên vỉa hè, mỗi chân ghé vào tiệm, uống vài ba giọt rượu nhẹ đ𝐞 cho đỡ lên men chút thôi !... Thầy Cảnh-sát nỡ lòng nào bắt họ đem vào khám Chí-Hòa ư ?

(Kỳ sau tiếp)

N. V.



* DANH NGÔN

- *Ngư tử tham nhĩ, nhơn tử tham quý*
(cá chết vì tham mồi, người chết vì tham bỗng lộc)

TRANG-TỬ

- *Quân tử chầu cấp bất kẽ phú*
(giúp kẻ nghèo, không tiếp kẻ giàu, ấy là quân tử).

KHÔNG-TỬ

- *Trong một vụ tranh biện, điếu khó không phải là bênh vực ý-tưởng của mình. Biết rõ ý tưởng ấy mới thật là khó.*

CH. MAURRAS

ÔNG VUA CÙ-LAO DỪA



ONG VUA « CÙ LAO DỪA »

Năm trong Ấn-Độ-Dương, nhưng rất xa các lục-dịa, Đảo Dừa là một hải-dảo thẳn-tiên, nơi đó không có đảng phái chính-trị, không có quân-dội, cảnh-binh, không hề có án-mạng, và cũng hầu như không ai mắc-bệnh... bao giờ.



NẾU các bạn lấy một tấm bản đồ thế-giới, vạch một đường thẳng từ Ceylan (Tích-lan) tới miền tây Úc-châu, các bạn sẽ thấy con đường ấy chạy ngang qua một nhóm chấm nhỏ Jì-ti ở khoảng giữa Ấn-độ-Dương. Đó là Đảo Dừa, đúng hơn nữa là một quần đảo san hô, với những bãi cát trắng chạy dài như vò tận dưới ánh mặt trời, những rừng dừa bát ngát bao quanh các hải đảo, một bầu trời luôn luôn trong sáng... Phong cảnh ở đây thật là ngoạn mục, khác hẳn tại một quần đảo khác, cách đó chừng vài ngàn hải lý, mang tên là Shetland Isles, chỉ có núi đá và những trận bão với sức tàn phá kinh khủng.

Tại những đảo lè loi này không có chi đặc-biệt cho mãi

tới thời kỳ cách đây vừa đúng 176 năm, một đứa bé ra đời, tên là John Clunies Ross, đã nhờ lòng can-dảm, trí mạo-hiềm trở nên một vị Quốc-Vương tại Đảo Dừa và triều đại Clunies-Ross vẫn còn được duy-trì cho mãi tới ngày nay.

Đó là năm 1786, John chào đời trong một gia đình người Anh nghèo khó và đông con trên quần đảo Shetland Isles. Trong buổi ấu thời, John đã phải trải qua một cuộc sống vất vả và thiếu thốn, tuy mới 13 tuổi, chàng đã phải tập việc trên một chiếc tàu săn cá voi. Chẳng bao lâu, lớn lên, John đã trở thành một thanh niên vạm-vỡ quen sống cuộc đời phiêu lưu trên biển cả, và trong một dịp may hiếm có, chàng đã trở nên thuyền trưởng một chiếc thuyền lớn hai cánh buồm.

Cuộc đời của John bắt đầu thay đổi, vì chủ nhân ông chiếc thuyền buồm ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là viên Toàn quyền tại một thuộc địa Anh trên đảo Bornéo, tên là Hare, đã nổi tiếng về nghề buôn nô-lệ và những « cung cẩm » có hàng trăm

ÔNG VUA « CÙ-LAO DÙA »

phụ nữ Mã-Lai của ông ta. Tuy không ưa gì *Hare*, song vì sinh kế nên *John* đành phải tuân theo mệnh lệnh của viên Toàn-quyền tàn bạo này.

Ít lâu sau, *Hare* trao cho *John* trách nhiệm đóng một chiếc tàu lớn để mở mang « công việc làm ăn », nhưng vận may của *Hare* đã hết, vì chính phủ Anh ra lệnh cấm buôn bán nô-lệ. *Hare* đành bỏ dở công việc, và *John* đã tự lực hoàn tất chiếc tàu ấy.

Đã có tàu riêng, *John* cùng một đoàn thủy thủ tới viếng thăm khu vực Đảo Dừa nhiều lần song chưa có ý định đến sinh cơ lập nghiệp ở đây. Vài năm sau, *John* về thăm Anh-Quốc lần đầu tiên và tại đây chàng lấy vợ rồi sanh được 3 con, nhưng cuộc đời của chàng ở Anh khá vất vả và mất tự-do không như khi còn ở những hòn đảo ở trung-tâm Ấn-độ-Dương.

Năm 1825, lúc đó vừa đúng 39 tuổi, *John* trở lại Đảo Dừa và đồ bộ lên đảo. Đây là một quần đảo hình móng ngựa, có tất cả 27 đảo nhỏ, đã được Đại úy *Keeling* khám phá từ 200 năm về trước, nhưng cho mãi

tới khi *John* đặt chân lên đảo, nơi đây vẫn chỉ là những miền hoang-vu, không một bóng người, và là nơi trú ngụ của những giống cua khổng lồ sống băng trái dừa, những con rùa sống đã mẩy trăm năm và đủ các thú dữ, rắn độc.

Ý đã quyết, *John* quan sát khắp vùng, lập một bản đồ đầy đủ chi tiết về các nơi trên đảo rồi trở lại Anh-Quốc. Hai năm sau, chàng cùng gia đình và một số người xứ Ê-Cốt nhất định tới lập nghiệp ở Đảo Dừa.

Ngày 27 tháng 11 năm 1827, *John* cùng gia đình và đoàn tùy tùng đồ bộ lên Đảo Dừa nhưng thật là vận súi, chàng lại chạm trán với *Hare*, đã đến đây từ trên một năm rồi. Viên cựu toàn quyền của Anh-quốc tại Bornéo đã thiết lập tại đây « cung cấm » riêng của ông ta và một trại chứa rất nhiều nô-lệ !

Đã đâm lao phải theo lao, *John* buộc phải ở lại, và chàng cùng bọn người tùy tùng « đóng đô » ở một hòn đảo gần nơi *Hare* ở. Họ cắt một căn nhà thật lớn băng cây và dùng những xơ dừa làm chiếu để

nằm ngủ. Dĩ nhiên, trong tình thế này, cuộc tranh chấp trên đảo giữa *Hare* và *John* không thể nào tránh khỏi. Hai bên công khai chửi rủa nhau và căm thù nhau đến tận độ, song may mắn chưa đến nỗi phải đổ máu.

John liền nghĩ ra được một mưu kế có thể đánh bại *Hare*. Những người đi theo chàng tới đây phần lớn đều là trai tráng, chưa vợ nên việc lén lút tổng tình các phụ nữ thuộc « cung cấm » của *Hare* rất dễ đem lại kết quả. Chẳng bao lâu, một số phụ nữ trên đảo của *Hare* đã trốn sang ở với bọn trai tráng của *John*. Chẳng những thế, những nô-lệ của *Hare* cũng dần dần « tự giải phóng » để đến sinh sống trên đảo của *John* một cách tự-do hơn...

Năm 1834, biết rằng mình đã thất bại hoàn toàn trong cuộc tranh chấp với *John*, *Hare* bỏ đảo đi nơi khác, và *John Clunies-Ross* nghiêm nhiên trở nên Vua Đảo Dừa. Lúc đó *John* đã 48 tuổi.

Quốc Vương *John Clunies-Ross* lập tức bắt tay vào việc kiến-thiết quốc gia. Ông buộc

các « thần dân » phải thường xuyên chăm nom các rừng dừa, trồng thêm chuối, và nhiều loại cây ăn trái khác của miền nhiệt đới. Đề có thêm nhân công mở mang việc sản xuất các thô sản, *John* mập những đoàn phu ở Java tới, trả lương rất hậu.

Ngoài ra, quốc-vương *John* cũng lo việc trao đổi buôn bán với Ấn-Độ và cả với Anh-Quốc nữa. Đồng thời, nhà vua cũng đặt ra một vài luật lệ dân-dị để cuộc cai-trị trên đảo được dễ dàng. Chẳng bao lâu, dân số trên đảo đã lên tới... 200 người, kè cả nam, phụ, lão, ấu, trong số có độ 20 người Anh, số còn lại thuộc đủ mọi quốc-tịch.

John Clunies - Ross vừa là Quốc - vương, vừa là thầy thuốc, linh mục, quan tòa và còn giữ, nhiều chức vụ khác nữa. Danh tiếng của ông dần dần lan tới Úc-châu, Ấn-Độ và ai ai cũng gọi ông là Vua Đảo Dừa.

Năm 1854, *John Ross* từ trần, hưởng thọ được 68 tuổi. Ông truyền ngôi cho đứa con út, tên là *John-Georges*, tức Quốc

vương Ross Đệ Nhị.

Nhà vua Ross Đệ Nhị, tiếp tục công nghiệp của cha, mở mang các rừng dừa, sửa đổi lại các đạo luật, và chế ra một loại tiền làm bằng da cừu để tiện việc trao đổi hàng hóa trong nước. Quốc-vương cũng chọn một cô gái Mã-Lai xinh đẹp làm Hoàng Hậu để tạo thêm uy tín cho Hoàng-gia.

Năm 1857, một biển cõi xảy ra tại Đảo Dừa, nhưng là một biển cõi đáng mừng. Năm ấy, một chiếc tiềm thủy đinh của Hải Quân Anh tới đảo và vị hạm trưởng tuyên bố Đảo Dừa là một lãnh thổ hải ngoại của Anh-Quốc. Tuy đây là một sự nhầm lẫn, — vì chính phủ Anh định công nhận Đảo Dừa thuộc quần đảo Andamans, — nhưng cả Quốc-vương Ross Đệ Nhị và dân chúng trên đảo hết sức vui mừng vì yên trí, không lo sợ sự đòn ngó của các nước khác, nhất là Hòa-Lan vẫn thường có tàu bè qua lại khu vực này.

Đến thời Quốc-vương Ross Đệ Tam, đời sống trên Đảo Dừa ngày càng tiến bộ hơn

trước. Nơi gương vua cha, Ross Đệ Tam cưới một cô gái sinh trưởng ngay tại Đảo và có tới 9 người con. Nhà vua nhập cảng nhiều máy móc để sản xuất thêm dầu dừa, đồng thời xây cất một dinh thự đồ sộ làm Hoàng-Cung.

Nhưng cuộc đói biển chuyền, một trận bão kinh khủng xảy ra, tàn phá gần một triệu gốc dừa, và tất cả nhà cửa trên đảo, chỉ trừ Cung điện của nhà Vua. Quốc Vương Ross Đệ Tam quá buồn rầu về tai nạn này, nên trở về dưỡng sức tại Anh-Quốc và từ trần tại đây.

Người kế vị là Quốc Vương Ross Đệ Tứ, tên John Sidney — tiếp tục cai trị Đảo Dừa và nhờ ở sự qua lại thường xuyên của những chuyến tàu giữa Úc-Châu và Phi-Châu, đời sống trên đảo ngày càng văn minh hơn trước. Quốc Vương Ross Đệ Tứ ở không mãi tới năm 53 tuổi, mới cưới một thiếu nữ ở Luân-Đôn, vào năm 1927.

Khi Vua Ross Đệ Tứ băng hà, hoàng tử còn quá nhỏ tuổi, lại gặp lúc cuộc Đệ Nhị Thế Chiến đang diễn ra khốc liệt khắp nơi

trên thế giới, chính-phủ Anh liền cử một vị sĩ-quan tới coi sóc công việc trên đảo.

Năm 1946, chiến tranh thế giới kết thúc, quân-đội Anh rút khỏi Đảo Dừa, thì dân số trên đảo đã lên tới 1.700 người. Vì mức sản xuất trên đảo không đủ để nuôi sống toàn thè mọt người, nên một số lớn đã phải di cư qua đảo Bornéo (In-do-né-xi-a).

Dân số còn ở lại, chừng 400 người, hiện nay sống dưới quyền trị vì của Quốc-vương Ross Đệ Ngũ, một thanh niên đã từng theo học tại Exeter, Oxford, và Trường Ngữ Học Đông Phương ở Luân-Đôn, và cưới một thiếu nữ xinh đẹp vùng Lancashire, cô Daphne Parkinson, năm 1951.

Năm ngoái, Nữ-Hoàng Anh Elisabeth II và Quận Công Edim-

burg đã tới viếng thăm Đảo Dừa, đem lại một luồng sinh khí mới cho quốc-gia bé nhỏ này.

Về phương-diện chính-trị, Đảo Dừa cũng đã bước sang một giai đoạn mới. Kể từ năm 1955, Chính phủ Hoàng-Gia Anh đã quyết định sáp nhập Đảo Dừa vào Úc-Châu (cũng nằm trong Khối Liên Hiệp Anh.) Tuy nhiên, những quyền lợi của Vua Đảo Dừa vẫn được bảo đảm và dân chúng trên đảo này vẫn sống một cuộc đời tự-do như trước.

Tóm lại, hiện nay, Quốc Vương Ross Đệ Ngũ vẫn làm bá chủ trên Đảo Dừa, một đảo thần tiên, không có đảng phái chính trị, không quân-đội, cảnh binh, không có nhà tù, và cũng hầu như không có ai mất bịnh.. bao giờ...



★ DANH NGÔN

- Chỉ có một thứ hoa hồng không gai đó là tình bằng hữu.
MIL DE SCUDERY

KARTINI

Nữ Anh-Hùng Dân-tộc của xứ Indonesia

★ Bài của Tòa Tông Lãnh-sự Indonesia, Saigon



Tuần Đợt Học Bandung Indonesia

21 - 2 - 1962

Kỷ niệm KARTINI Nữ Anh-Hùng Dân-Tộc của INDONESIA

Nhân ngày kỷ-niệm một thiền phụ, tên là Kartini, mà người Indonesia (Nam-Dương) suy tôn là «Vị Nữ Anh-hùng dân-tộc của xứ Indonesia», tòa Tông Lãnh-sự Indonesia ở Saigon có mĩ-ý gởi đến tạp chí Phô-Thông bài san đây, để giới thiệu với người Việt-Nam bậc Nữ lưu danh tiếng nhất của xứ Indonesia hiện đại. Tạp chí Phô-Thông xin cảm ơn Tòa Tông Lãnh-sự Indonesia.

P. T.

★
TÊN của Kartini, đối với 40 triệu người Hồi-giáo xứ Indonesia, không kề người Gia-tô-giáo và Phật-giáo, là tượng trưng người dàn-bà tân-tiến của Indonesia.

Con một nhà quý-tộc ở đảo Java, Kartini ra đời ngày 21-4-1879. Thân phụ nàng cho nàng đi học tại một trường Tiều-học, nơi đây cô bé nữ-sinh rất hân hoan được học hỏi những điều mới lạ. Nhưng, theo phong tục ở đây, đến 16 tuổi,

cô phải đi lấy chồng. Cô nữ sinh phản-đối, và mặc dầu người anh cả giảng-giải, bắt buộc, cô cứ tìm cách thối-thoát, và cuối cùng cô được thân-phụ cho chép tiếp-tục theo đuổi việc học đến bực Trung-học. Cô có ý-định đỗ các bằng cấp Trung-học xong, sẽ qua xứ Holland (Hoa-Lan) để vào Y-khoa Đại-học. Nhưng đến 24 tuổi, cô phải kết-duyên với người chồng mà gia-đình đã lựa chọn cho cô. Cô không thể đi học được nữa và một năm sau, cô sinh được đứa con đầu lòng, rồi cô chết.

Cuộc đời ngắn-ngủi của cô Kartini không có công trạng gì đáng kề, nhưng tính cương-quyết của cô, lòng can-dảm và tận-tụy của cô đối với phong-

KARTINI NỮ ANH-HÙNG CỦA INDONESIA

trào giải-phóng phụ-nữ đã được nữ-giới Indonesia tôn-sùng và chiêm-ngưỡng. Cô vẫn còn sống mãi trong lòng dân-tộc của Đảo Java và của toàn-thể xứ Indonesia. Cô là một tín-đồ rất trung-thành của Hồi-giáo, và cô biết bảo-tồn những gì đáng-bảo-tồn, chỉ muốn cải-cách những gì có thể làm tăng giá-trị chân-chính của đời sống.

Với sự giúp đỡ của Thân-phụ, Kartini đã thành-công trong việc sáng-lập một trường Nữ-học đầu-tiên của xứ Indonesia. Không hề mệt-nhọc, cô hô-hào cho mọi người chú-trọng đến phong-trào phụ-nữ tân-tiến và

hăng-hái cõi-dộng trước nhất cho sự Giáo-dục phụ-nữ.

Kartini thường nói : « Khi con người muốn đạt đến một trình độ văn-hóa, thì cái ý-thức tinh-thần của mình phải tiến-bộ cùng một lượt với trí-óc của mình. Và không có ai giúp được con người đạt đến trình độ Văn-hóa của Nhân-loại hơn là người vợ, hơn là người mẹ. »

Hiện nay, trên toàn-xứ Indonesia đã có trên 30 tổ-chức phụ-nữ tiếp-tục thực hiện cái lý-tưởng tranh-dấu của Kartini.

(Tòa Tông Lãnh-sự
(Indonesia, Saigon)



DIỄN VĂN

Đề khai-mạc buổi phát-phản thường-cuối năm, một giáo-su lên đọc bài diễn-văn tràng-giang đại-hãi. Bài diễn-văn được chấm-dứt bằng một tràng pháo-tay vang-dội.

Trong đám học-sinh có tiếng thè-thầm :

- Bài diễn-văn hay quá hả mấy ?
- Hay cái nỗi gì ?
- Không hay sao mấy vỗ tay dữ vậy ?
- Vỗ tay để hoan-nghênh ông đã chấm-dứt bài « đít-cua » quá dài !

CÀM-GIANG
(Đà-Nẵng)

GIÃ T Ủ

* Thanh Thanh Thùy

Bồng Sơn

Vui gì : dang dở !
Buồn vì dở dang !
Khóc chờ linh hồn cõi mơ,
Lòng nghe xao-xuyến ngập tràn...

Bốn năm khép kín
Linh hồn thở than,
Sông nước bạc màu đì-vắng.
Tương-lai nến thấp hờn hảng !

Một lần chia-bié,
Hai linh hồn ngọt ý sâu.
Đường xa sương mờ khói biếc,
Im lìm dẫn bước đêm-thâu !...



Những chuỗi ngày theo tháng năm,
Theo hơi sương lạnh ướt trăng rằm !

Biển đâu mấy độ còn diên-dảo
Bão tố trần gian, sóng dậy ầm..

Thiếu-phụ nhìn con, — bao biển đồi !

— Đã quá lâu rồi vẫn bắt tăm
Có biết bao lần nghén nghẹn

Ôm con, ngâm mãi khúc tor-tăm !

Nàng ng Goldberg, nhìn qua phía cửa,
... cô đơn lành lạnh cuối gian nhè.

ngọn đèn dầu run rẩy
Oan-hồn vất-vưởng chiến-trường xa.

Bồng dung nàng nức-nở.

Nhin con lệ đồ chan hòa...

Âm-thầm sương rắc hận,

Tiếng súng nồ iền xa...

n ú c
nò...

* Nguyễn-Phụng
(Saigon)

NHÂN VẬT



sự-nghiệp. Một việc đó chứng tỏ rằng ông không có óc địa-vị như Hồ-Yên. Ông là người chí-công vô-tự. Ông đã phục-vụ hai triều vua Văn-Công và Tương-Công.

Lớp công-thần chèt lần và con họ được đê-cử ở những chức-vụ quan-trọng để thay thế cho họ.

Tần - Tương - Công phong Hồ - xạ - Cô làm Trung-quân nguyên-soái vì Xạ-Cô là con Hồ - Yên. Triệu - Thuẫn được phong làm phó-tướng vì Thuẫn là con Triệu-Thôi.

XUÂN THU

TRONG đám hào-kiệt phò Trung-Nhĩ trong bước lưu-vong và xây-dựng bá-nghiệp cho Văn-Công, người có tài-trí và đức-dộ hơn hết là Triệu-Thôi. Triệu-Thôi thông-minh hơn và độ-lượng hơn Hồ-Yên. Chính ông đã tiên-cử Tiên-Trần làm Trung-quân nguyên-soái và Tiên-Trần đã làm nên

TRIỆU THUẪN

★ THIẾU - SƠN

NHÂN VẬT XUÂN THU

Sau có người mạt-tầu với Tương - Công rằng Triệu-Thuẫn có tài hơn Xạ - Cô. Tương - Công nghe theo và đhong lại cho Triệu-Thuẫn ở trên Hồ-Xạ-Cô và làm cho họ Hồ bắt-mẫn rồi mưu phản.

Triệu-Thuẫn thẳng tay dẹp loạn và đã làm chủ được tình-hình. Những công - thần có dính-liu vào những âm-mưu phản-loạn kè roi đầu, người chạy trốn.

Hồ - Xạ - Cô chạy trồn qua nước Lộ, có người hỏi :

— Triệu-Thuẫn với Triệu-Thôi người nào hơn ?

Xạ-Cô trả lời :

— Triệu-Thôi như mặt trời mùa đông. Triệu-Thuẫn như mặt trời mùa hạ. Mặt trời mùa đông ấm áp thì ai cũng yêu. Mặt trời mùa hạ nóng dữ thì ai cũng sợ.

Lời phê-bình có phần đúng vì Triệu-Thuẫn không nhân-nhượng, không nương tay với kẻ nghịch; thiêu tinh thần hòa-ái và có vẻ độc-tài.

Tương-Công gởi gắm thề-tử Di-Cao cho Triệu-Thuẫn. Ông tiếp nhận di-chiêu không lời phán đài. Nhưng sau khi

Tương-Công nhắm mắt ông lại ché Di-Cao còn bé mà không chịu lập lên làm vua. Ông cho người qua Tân triều Công-Tứ Ung về thè-vị. Nhưng sau bị áp-lực của mẹ Di-Cao ông lại phải nhượng-bộ, phải gây chiến với quân Tân và giết chết công-tử Ung.



Thè-Tứ Di-Cao lên ngôi tức là Tân-Linh-Công mà tôi đã nói ở kỵ trước.

Những chuyện bạo - ngược sát-nhơn của Linh-Công khôi phái nhắc lại ở đây. Cũng không cần nhắc lại những lời khuyên-can vô-hiệu của Triệu-Thuẫn.

Sau hai lần chèt hụt ông đã tướng phái bỏ nước Tân mà đi biệt thi ông lại gặp cháu, ông là Triệu-Xuyên. Xuyên hồi rõ chuyện đầu đuôi rồi khuyên ông chở vợ sang nước khác và hãy đợi trong mấy ngày sẽ có tin cho hay. Ông nói :

— Nếu vậy thi ta hãy tạm đóng ở Thủ-Dương-Sơn để đợi tin tức, nhưng nhà người nên cẩn-thận, chớ gây thêm tai-vạ.

Triệu-Xuyên trở về kinh-thành tới thẳng Đào-viên xin yết-kiện Linh-Công mà tâu rằng :

— Tôi đến xin Chúa Công cho tôi được từ chức. Tôi là thân thích của kè có tội, tự xét không dám hầu hạ ở bên cạnh Chúa Công.

Tân - Linh - Công tin lòng thiệt nên phủ dụ Triệu Xuyên:

— Triệu Thuẫn đã nhiều lần khinh bỉ ta, ta không thể chịu được, chờ có can dự gì đến nhà ngươi. Nhà ngươi cứ yên tâm mà cung chúc.

Triệu Xuyên lạy tạ rồi lại tâu :

— Tôi thiêt-tưởng làm vua chỉ quí hơn người ta về cách chơi bời sung sướng mà thôi. Nay Chúa Công có bày ra các đỗ âm nhạc, nhưng số nội cung chưa đủ, còn lầy gì làm vui. Tề-Hoàn Công thường xưa biết bao nhiêu là phi-tần, ngoài vị chánh cung lại còn 6 bà phu nhon nữa. Tiên quân ta là Tân Văn-Công từ khi còn lưu vong ở các nước, đến đâu cũng có vợ, lúc trở về nước đã ngoài sáu mươi tuổi mà phi-tần còn đầy đàn,

Nay Chúa Công đã lập đài cao, vườn rộng như thế này mà sao không sai người đi tuyển những con gái đẹp về dạy múa hát để múa vui ?

Triệu Xuyên gái trúng chỗ ngứa của Linh-Công làm cho ông vô cùng đẹp ý. Xuyên còn đề-nghị sai Đô Ngạn Già đi tuyển mộ cung phi và tăng cường thêm hai trăm quân giáp-sĩ để canh giữ Đào Viên và bảo-vệ nhà Vua. Linh Công chấp thuận tất cả những đề nghị nói trên và Triệu Xuyên tạm thời được ở bên Vua để thay thế Đô-ngạn-Già.

Triệu-Xuyên về dinh tuyển 200 quân giáp-sĩ và nói với chúng rằng :

— Chúa-Công chẳng thương gì đến dân-tình, chỉ vui chơi ở chốn Đào-Viên, sai ta tuyển bọn các người vào đây để ngày đêm tuân giữ. Bọn các người ai là người không có vợ con nhà cửa, đi chuyền nẩy ăn sương nằm gió, biết bao giờ mới có ngày về ?

Bọn giáp-sĩ đều than thở mà nói :

— Đưa vô-đạo hôn - quân

sao không mau chết. Nếu Triệu tướng-quốc còn ở nhà tật không có việc này.

Triệu Xuyên nói :

— Ta có một câu nầy muôn thương-nghị cùng các người, chẳng biết có nên không ?

Bọn giáp-sĩ đều nói :

— Nếu tướng - quân cứu được chúng tôi thoát khỏi cái nồng-nỗi khổ sở nầy thì ơn tái-sanh ây chúng tôi không bao giờ quên được.

Lúc đó Triệu - Xuyên mới nói rõ cái âm-mưu của mình :

— Chỗ Đào-Viên này không kín-đáo lắm như 'chôn thâm-cung. Canh hai đêm nay các người cứ xông vào trong vườn làm bộ đòi xin ban thường, chờ khi ta vẫy tay áo làm hiệu thì các người giết hôn-quân đi rồi ta sẽ đón quan tướng-quốc về mà lập vua khác, các người nghĩ thế nào ?

Bọn giáp-sĩ còn nghĩ thế nào khác nữa ? Kế-hoạch được thi-hành đầy đủ trọn vẹn. Linh - Công bị giết. Triệu-Thuẫn được gọi về. Ông đi thẳng vào Đào-Viên. Trước mặt bá-quan đông đủ, ông

phù-phục bên cạnh thi-thề của Linh-Công òa lên khóc rất thảm-thiết, tiếng khóc vang động đền ngoài vườn. Dân nước Tân đều bảo nhau :

— Xem thế thì biết quan tướng-quốc là người trung thành. Việc nầy chẳng qua chỉ bởi Chúa-Công gây nên tai vạ, chứ không phải lỗi tại quan tướng-quốc.

*

Sau khi đã lập Vua mới, tình-hình nước Tân đã ổn định lại, một hôm Triệu-Thuẫn sang chơi Sư-quán, đồi lầy bằn thảo của quan thái-sư là Đồng - Hồ để xem chép chuyện Đào - Viên ra sao. Đồng-Hồ đem bằn thảo đưa trình, Triệu-Thuẫn thay chép như sau :

« Mùa thu, tháng bảy, năm Ất-Sửu, Triệu-Thuẫn giết Vua là Di-Cao ở chốn Đào-Viên. »

Triệu-Thuẫn giục mình kinh sợ nói :

— Quan Thái-Sư lầm rồi ! Ta đã chạy ra Hà-Đông, cách kinh thành hơn hai trăm dặm, ta có biết đâu đến việc giết vua mà quan Thái-Sư lại đò

lỗi cho ta, chàng oan cho ta
lầm sao ?

Đông-Hồ nói :

— Ngài làm quan tướng-quốc, tròn đi chưa khỏi địa giới nước nhà mà có việc giết vua. Khi ngài về lại không trị tội quân giặc, như thế mà bảo việc này không phải tự ngài chủ mưu, còn ai tin được ?

Triệu Thuẫn nói :

— Bây giờ có thể sửa lại được không ?

Thái-Sử nói :

— *Dã gọi là tín sử có thể nào phải chép như thế. Dẫu tôi có thể cắt được, chứ bản thảo này không thể sửa được.*

Triệu-Thuẫn thở dài mà than rỗng :

— Thè moi biết cái quyền chép sứ lại trọng hơn cái quyền làm tướng-quốc. Tiếc thay, bây giờ ta chưa ra khỏi địa giới để đèn nỗi chịu tiếng xấu muôn đời !

Từ bây giờ Triệu - Thuẫn một lòng tận-trung với vua mới là Tân-Thành-Công, rất kính-cần trong cách đối-xử

với mọi người. Triệu-Xuyên cậy có công to xin làm chánh-khách, Triệu-Thuẫn sợ mang tiếng không dám cho làm. Triệu-Xuyên tức giận phát ra cái ung ở đằng lưng mà chết. Con Triệu - Xuyên là Triệu-Chiên xin nỗi giữ chức của cha. Triệu-Thuẫn bảo Triệu-Chiên :

— Đợi khi nào nhà ngươi lập được công-trạng, thì dầu ngôi khanh tướng cũng chàng khò gì !



Một người cuồng bạo như Tân-Linh-Công chết sớm ngày nào là đỡ khò cho dân ngày ấy.

Nhưng bởi ông là một ông vua nên kẻ nào âm-mưu hay thủ-phạm giết ông đều không dám nhận lãnh trách-nhiệm về mình vì không phải là một chiêu-công mà lại là một tội-phạm : tội giết vua. Triệu-Thuẫn không xúi Triệu-Xuyên giết nhưng nghe lời Triệu-Xuyên mà ở lại Hà-Đông chờ đợi tin-tức của cháu mình thì

cũng như đã giàn-tiếp xúi giục cho nó làm việc thi vua.

Tình dã không ngay mà lý cũng không vững, vậy mà Triệu-Thuẫn còn muôn bào-chứa sao được ? Ông ôm thây Linh-Công mà khóc thì cũng chỉ dỗi gạt được một hạng người nào chứ dỗi gạt sao được nhà Thái-sử có lương-tâm.

« *Dẫu tôi có thể cắt được, chứ bản thảo này không thể sửa được.* » Lời nói của Đông-Hồ như chặt sắt, chém đinh làm cho Triệu-Thuẫn phải điên đầu khò sờ. Đã vậy mà ông còn nói được: « *Tiếc thay ! bây giờ ta chưa ra khỏi địa giới để phải chịu tiếng xấu muôn đời.* »

Đâu phải ông chưa ra khỏi địa giới mà chính là ông cô-ý lưu lại ở trong địa giới để chờ tin và để mau trở lại kinh-thanh mà đóng kịch.

Nhà chép sứ không thể dãi-dai như mọi người mà hoang-hinh những tân tuồng quá lộ-liễu.

Họ không để cho tình-cảm

chi phòi và thứ nhứt là không chịu khuất-phục trước uy-quyền.

Họ làm việc cho hậu-thề nên họ cần phải có công-tâm.

Nhưng không phải tất cả những kẻ có quyền-thề đều sợ sự phê-phán của lịch-sử mà phải băn-khoăn thắc-mắc như ông Tướng-quốc của nước Tân. Họ bắt cháp dù-luận và khinh thường lịch-sử nên họ mới dám gây nên tội-ác tày trời.

Về điểm này ta phải khen Triệu - Thuẫn là con người xuất-chúng.

Ông thiêu nhiều đức-tánh của cha nên ông đã phạm nhiều lầm lỗi. Ông cũng thiên-vi, cũng đồ-ky, cũng xào-trá như mọi người nhưng ông cố gắng phục-vụ để đem lại vinh-quang cho đất nước. Ông dám cãi lời di-chiều của tiên-quân mà không chịu để cho một thằng con nít lên ngai vàng. Một kẻ tham quyền cõi vị sẽ không làm như thế vì con nít làm vua thì tướng-quốc tha hồ thao-túng. Nhưng ông thiêu cương quyết nên

Ông đã nhượng bộ trước những giọt nước mắt của đàn-bà. Và do đó mà mới có những tác-tệ về sau. Luân-lý phong-kiền trói buộc ông không cho phép ông thanh-toán một tên vua cuồng-bạo nên ông vội-vàng nhận sự giúp đỡ của Triệu-Xuyên để nhận luôn bài học nghiêm khắc của người chép sứ.

Nhưng sau đó ông đã sửa chữa rất nhiều, đã khắc-phục được những khuyết-diểm căn-bản và đã trở nên một người hòa-nhã, nghiêm-cần, khoan-hồng, đại-độ, chí công, vô tư.



* THÓI QUEN ?

Một thiếu-nữ bỗng bước vào một công sở lê-phép hỏi một nhân viên (đã già) đang làm việc nơi bàn giấy gần cửa ra vào:

- Thưa ông, cháu muốn gặp ông H.
- Tuy đã nghe rõ nhưng ông già vẫn hỏi lại:
- Ông H. hả ?
- Dạ .
- Cô là gì của ông H ?
- Dạ, là con.
- Con gái hả ?
- Thiếu nữ mỉm cười :
- Dạ !

CÀM-GIANG
(Đà-Nẵng)

Mặt trời của mùa hạ đã biến thành mặt trời của mùa đông. Và được như vậy là nhờ có bài học của Đồng-Hồ.

Những kẻ lãnh-đạo nhân-dân đều biết hưng-thời họ vẫn chịu sự phê-bình của dư-luận và sau khi chết còn có lịch-sử định-luận và phê-phán.

Nhưng họ vẫn bịt mắt bưng tai hoặc bọn gian-thần bưng tai, bịt mắt.

Họ còn thua xa Triệu-Thuẫn vì họ chưa lãnh-hội được câu nói của ông : « Cái quyền chép sứ lại trọng hơn cái quyền làm Tướng-quốc ».

NHẬT-KÝ

CỦA CÔ PHƯƠNG-LOAN

NỮ SINH - VIÊN - PARIS

Tôi nêu ông có văn hùng với đặc-định chí tinh óng lâm manh ở chỗ "caractère subiectif" của quyền nihil - Ký ngõ hổn hển nhiều khía cạnh + tài hoa y tài vĩ tài không có cao vọng cho là dung. Nếu mỗi người đều có một cách nhìn đam mê, phai không, thưa ông?

Fuchs

PHƯƠNG Loan là bút hiệu của một Nữ Sinh-viên Việt-Nam hiện đang học tại một trường Đại-học Chính-trị ở Paris, nơi đây đã đào tạo được từ trước đến nay rất nhiều các nhà Ngoại-giao quốc-tế.

Cô có nhã-ý trao về Tạp-chí Phò-Thông quyền Nhật-ký của cô, bắt đầu viết từ hôm ở Saigon sửa-soạn lên máy bay sang Pháp (1961) cho đến ngày nay mà cô đang tiếp tục biên chép mỗi ngày và lần lượt gửi về.

Chúng tôi rất hoan-hỉ đăng tập Nhật-ký của cô Phương-Loan, để bạn đọc có thể theo dõi bước đường của một Nữ Sinh-Viên Việt-Nam di du-học Hải-ngoại.

N. V.

★ Saigon, 12-10

Thế là còn mấy hôm nữa mình rời Sài-gòn à ? Nên mừng hay lo đây ? Du-học thì còn gì hơn nữa nhưng rủi mà học không xong thì tính sao đây ?... Ô, đã có đủ giấy tờ cả rồi mà dở chứng không chịu đi thì có mà... ăn đòn !

Đề xem mình có còn phải sắm món gì nữa không?... Hôm rày chúng nó cứ kéo mình đi xi-nê, đi dạo chợ chứ có mua được thứ gì đâu. Chà ! mà qua bên ấy mặc đồ « đầm » hay là mặc áo dài đây nhỉ ? Mặc áo dài ! Ủ, mình có phải là « đầm » đâu mà phải theo mốt của họ chứ?... Thế là chẳng cần đi chợ Sài-gòn nữa... đề dành tiền qua bên ấy, đồ đẹp hơn, rẻ hơn và đúng mốt hơn... Manteau, mình cứ do dự mãi đến nay vẫn chưa quyết định... Đâu còn thì giờ nữa ?

Thôi bây giờ tạm dẹp lại, mình còn phải đến Sứ-quán Pháp để xin « visa »... Trời mưa, mình đã định ở nhà rồi... ra đường mưa ướt, hư cả cái đầu dẹp của người ta.

Mệt quá ! Đi cả buổi chiều nay, đến tối mới về nhà... ăn cơm một mình, đói bụng ghê mà sao nuốt không vô ? Tôi thiêm mình quá, mấy hôm nay cứ làm đủ thứ, sợ mình qua bên ấy sẽ không được ăn cơm Việt nữa... Có visa rồi thì mai này mình còn phải dậy sớm lo cho xong vụ chuyền ngân, rồi vé máy bay, thế là mình « bay » qua Pháp !... Nôn-nao quá đỗi mất ! Khuya rồi mà mình vẫn còn nghe tiếng đánh máy ở dưới nhà. Cô Sáu cũng còn may kia... Nực quá ! qua bên ấy sướng đấy chứ ! Không có mà chảy mồ hôi dưới bầu trời hực lửa thế này.

— Cô nàng viết gì mà xem « mê-ly » thế kia, còn mấy hôm nữa mà không thèm nói chuyện... với nhau đề đi mất rồi... làm thế nào ?

— Tôi xuống đây, nhưng cô phải đợi một bữa đồ ngọt mới được.

Đề xem mấy đứa nhỏ còn thức không, chứ đi mà mặc nợ

chúng nó thì còn non nước gì mà tâm-sự nữa ?

Mình len-lén xuống thang thì thấy cô Sáu vẫn còn chưa xong mấy cái áo tay cúp. Không hiểu tại sao mình muốn thu vào tâm trí mình cái hình ảnh thân yêu đó... hình ảnh của người đàn bà Việt-Nam dù khi còn là con gái cũng đã đằm-đương rồi... và mình có cảm tưởng rằng rồi đây mình sẽ thay đổi nhưng sẽ không khi nào quên được cái phút này... Vâng, có thể nào quên được những gì đã đi vào đời sống của mình sao ?... Những người thân yêu và cả những đồ vật bất động kia nữa. Lạ lùng đấy chứ, hôm nay, tiếng đồng hồ gõ... tiếng nước rơi... lại có một dư âm êm-dềm mà áo náo như thế ? Cả ánh sáng của ngọn đèn neon kia, mình thấy nó cũng khác hẳn.

Tại sao mình lại đề ý đến những thứ lặt vặt như thế nhỉ ? Có linh tính gì không ? Hay đó chỉ là phản-ứng tự nhiên của người sắp xa nhà ?

Ngoài đường gió lồng lộng thôi... nhất là từ trận giông to đã làm ngã mấy cây bên đường... Nhiều chuyện còn phải cẩn-dặn nhau mà sao hai đứa cùng lặng thinh như thế... Mình không hiểu cô Sáu ra sao, chờ mình thấy nghẹn-ngào quá... Rồi đây có còn cơ-hội gặp lại nhau không hay là mỗi người một ngả ?

Chuyện của các cô con gái thì nói mãi cũng không hết.

— Nay giờ mà cũng cả giờ đồng hồ rồi, thôi mình về nhà chứ, đề mai sáng, còn dậy sớm nữa.

Mình trăn-trọc mãi không làm sao nhấm mắt ngũ được. À, tí nữa thì quên rồi, mình phải đề đồng hồ reo chứ. Mai còn vụ chuyền ngân và mua vé máy bay nữa...

15-10

Hôm rày mình không rảnh được phút nào để ghi vài hàng vào nhật ký nữa. Hôm nay, ngồi trên máy bay, không có gì làm hết... Thì mình cứ việc lấy ra mà viết... Mặc, có ông ngồi kế bên kia, nhưng ông ấy làm gì biết đọc chữ Việt mà lo. Ông

ấy nhìn mình quá... Kè cũng là vô-phép chứ, thôi dẹp lại, đê khi nào ông ấy ngủ hẳn hay.

Ông «láng giềng» của mình là Bác-sĩ đấy chứ, có phải lơ-mo đâu. Ông ấy bảo mình chưa chi đã viết thư rồi, chắc là nhớ nhà. Mình cũng mừng được có một người bạn đồng hành bắt thiệp. Ấy, các cô «chôtesses» cứ gọi mình «madame» mãi; làm mình ngượng quá đi mất, nhưng chẳng lẽ lại đính-chánh như người Âu-Mỹ thường làm vậy sao? Mặc, có mắt mát gì đâu mà sợ... chẳng lẽ có bấy nhiêu mà cũng làm ồn lên cho thiên-hè đê-ý à?

Bác-sĩ của mình xem bộ «Galant» (1) ghê, càng hay chứ sao? Người lịch-sự nhưng đàng-hoàng lắm kia. Ông ấy bảo có đi Nhật.

— Tôi nghe nói đàn-bà Nhật rất khéo chiều... riêng các cô «Gheisha» (2) thì nồi tiếng hơn cả.

— Vâng!... thì có ông nào qua xứ ấy mà không đến viếng các cô nàng.. Nhưng theo ý riêng của tôi, tôi thích các cô gái Việt-Nam hơn.

— Vì sao?

— Vì các cô ấy đẹp hơn nhiều... Ở mấy con đường lớn tại Tô-Kyô, hiếm khi gặp được một cô, còn trên vĩa-hè Bô-Na hay Ca-ti-na thì nhan-nhân các bông-hoa biết-nói...

— Càng hiếm thì càng quý chứ... sao lại...

— Vâng, cô nói đúng, nhưng theo tôi thì mỗi người có một quan-niệm riêng về sắc-dep và có thể những gì tôi cho là đẹp sẽ là rất tầm-thường trước mắt người khác.

— Ông ở Việt-Nam mấy năm rồi, chắc cũng biết chút ít tiếng Việt rồi chứ?

— Không bao nhiêu cô ạ! Vì tôi làm việc ở một đồn-diễn cao-su mà cô y-tá lại là người Tàu lai nữa. Nên ít khi được tiếp-xúc với văn-hóa Việt-Nam.

— Ô, ở được một nơi xa thành-phố thì thích quá ông nha!

— Vì sao!

— Vì trốn được cái ồn-ào của đô-thành.

— Vâng, nhưng chắc cô chưa ở lâu một nơi hẻo-lánh, chứ như tôi năm nay qua tháng nọ rồi cũng chán. Thường tôi chỉ chờ cơ-hội để phóng nhanh về Saigon.

— Tôi nghe nói đời sống dân-phu ở các đồn-diễn cao-su rất là cơ-cực. Không biết có đúng chăng?

— Không có lửa thì làm sao có khói?.. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu phu không tìm cách trốn nữa thì những điều-kiện sống sẽ dễ dãi hơn... Bên phía chủ-nhân thì đã có phần nhâm nhượng rồi, bằng cớ là tôi được gởi đến để chăm-nom sức-khỏe của nhân-công.

— Kia, chúng ta đã đến Băng-Kót rồi đấy à?

— Có định xuống không?.. Nhưng theo tôi biết thì đây là cái «escale» đầu, hành-khách không được quyền ở lại trên máy bay đấy.

Tiếng phóng-than kêu thắt chặt lại dây-nịt và dựng đứng lưng ghế lên vì máy bay sắp đáp xuống phi-trường Bangkok. Sao mình nghe nó ròn-ròn thế nào ấy...

Nhin ra cánh cửa sổ con, mình đã thấy lấp-lánh những ngọn đèn xa xà kia rồi. Ông bạn mình bảo đó là Bangkok

(còn nữa)

(1) «Nịnh dâm». (2) Các cô A-dào Nhật.



* DANH NGÔN

— Khi người ta bước vào cuộc đời là người ta lao mình vào cuộc chiến đấu.

VOLTAIRE



(Tiếp theo P.T. số 80)

MÀ ai-oán thật ! Hai đề thi toán « *Problèmes d'Arithmétique* », đọc đi đọc lại đến ba bốn lượt, Tuấn vẫn thấy bí kinh khủng ! Liếc mắt nhìn lén qua các dây bàn kẽ-cận, Tuấn thấy hầu hết các trò khác đều đã bắt đầu làm bài ngay trong giấy thi, không cần làm nháp ở ngoài. Sao tựi nó làm dễ dàng, mau lẹ thế nhỉ ! Sao tựi nó giỏi Toán thế nhỉ ! Trò Tuấn tệ quá, chỉ mỗi một mình trò là cùi, cùi thật là cùi, ngồi ngó hai đề Toán mà mồ-hôi chảy toát ra cả mình, mặt mày choáng-váng, Tuấn muốn té xỉu xuống, chết giặc luôn ! Nhưng hình như ông Trời thương-hại mấy thằng học trò dốt Toán, nên bỗng dung lúc bấy giờ có một người chết

ở Nhà-Thương gần trường-học, và đám ma từ trong bệnh viện đi ra, thẳng về Cửa Đông, theo con đường dài ngay sau sân trường... Tiếng kèn khóc ai thật là ai-oán thê - lương !... Ông Giám-khảo đúng đinh bước ra đứng nơi cửa sổ nhìn xem đám ma, quay lưng vào lớp thí sinh. Thùa dịp tốt hiềm cỏ, trò Tuấn lanh lẹ nghiêng mình sang thẳng bạn giỏi Toán ngồi nơi mót bàn, (mỗi bàn chỉ có 3 thí-sinh, Tuấn ngồi ngay giữa). Tuấn nói thầm với bạn : « Tao không làm được một bài nào cả, mày ơi ! » Người bạn quả thật có bụng tốt, (Lạy Phật lạy Trời ban phước đức cho nó !). Nó nháp lia lịa bài toán thứ nhất và lời giải đáp trên một mảnh giấy,

TUẤN CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT

rồi lén đút ngay dưới bàn cho Tuấn. Trò Tuấn mừng như thề chết đi sống lại, vồ lấy miếng giấy nhanh như chớp, và chỉ có việc chép lại sạch sẽ vào trang giấy thi bài nháp làm phước của người bạn giàu lòng bác-ái.

Tuấn chép xong, vò viên mảnh giấy bỏ vào miệng nhai, rồi nuốt cái « *ực !* » vào trong bao tử ! Đám ma phía sau trường cũng vừa qua khỏi. Tuấn vái thầm : « Xin cầu chúc cho Hương-Hồn ông bà nào chết đó được tiêu diêu-miễn *Cực-Lạc* ». Nhưng ông Giám-khảo cũng vừa quay mặt vào, và đi thẳng đến bàn Tuấn. Ông đứng ngay đối diện Tuấn, nghiêm khắc chỉ vào mặt trò : « Mày vừa bỏ cái gì vào mồm ? »

— Dạ, thưa thầy, con không có bỏ gì vào mồm cả.

— Tao đứng nơi cửa sổ, tuy tao quay lưng vô lớp nhưng tao nhìn trong cửa kiển, thấy rõ ràng hết, mày đừng chối !

Tuấn gẩn lính quynh, nhưng cố cứu-văn tình-hình :

— Thùa thầy... con xin... há miệng cho Thầy coi.

Nói liền, là làm liền. Tuấn há miệng ra, cái miệng còn hôi

sắc mùi cháo lòng, mà nó đã ăn vội-vàng hồi sáng sớm trước khi đến trường, chưa kịp uống nước. Ông giám-khảo phì cười, nhưng xách tai nó đau-đึng, bảo :

— Attention à toi, hein !
(Mầy liệu hồn nhé !)

Từ phút đó, ông Giám-khảo cứ liếc mắt rình trò Tuấn. Tuấn cầm đầu xuống bàn, giả vờ chăm-chì làm bài toán thứ hai. Nhưng chốc-chốc trò lại gãi đầu, (sao hôm nay cái đầu nó hay ngứa thế !) rồi rốt cuộc, trống trường đánh ba tiếng, hết giờ thi Toán. Tuấn nhanh-nhau nộp bài trước hết thảy mọi người, nhưng trò chỉ « làm » được một bài thứ nhất thôi. Bài thư hai, Tuấn chịu « *forfait* », bỏ giấy trắng. Nhờ đám ma đi qua, Tuấn « làm » trúng một bài, nhưng không biết Tuấn chép sai lời giải thế nào mà chỉ được 2 điểm 1/2,. Tuy thế, có các môn Việt-văn và Pháp-văn cứu-vót, Tuấn vẫn đậu « *écris* », được vào « *oral* ».

Trước giờ thi văn-đáp, Thầy trợ-giáo gặp Tuấn trên sân trường, hỏi Tuấn :

— Con đã thuộc hết các bài Sử-ký, Địa-đư chưa ?

Tuấn trả lời ấp-úng :

— Dạ, thưa Thầy, con thuộc hết... Nhưng lỡ họ hỏi con câu gì mà con « bí », thì con phải làm sao ?

— Thì ăn trứng vịt, chớ sao !

— Thầy làm sao nhắc con... được không ?

Thầy Trợ giáo cười :

— Tuất muốn Thầy ở tù hả ?

Thầy Trợ hồi-hợp lo-ngại, khi Tuấn vào lớp thi văn-dáp. Ông Giám-khảo là người Tây, tên là Henri Rivière. Ông này dữ-lăm, hay bắt bí học trò, hỏi những câu tréo họng.

Nhờ ông có giọng nói ồ-ồ, vang cả lớp, nên thầy trợ đứng ngoài sân trường nghe rõ các câu hỏi. Ông hỏi trò Tuấn hai câu rồi, Tuấn trả lời trôi chảy, đến câu thứ ba về Địa-đư :

— Trò hãy kể 5 tên thành-phố nào lớn nhất của nước Huê-Kỳ ?

Ở nhà, Tuấn đã học thuộc

lòng 5 tên thành-phố ấy rồi, nhưng vào đây Tuấn chỉ kẽ được 4 :

— Washington, New York, Chicago, Philadelphie...

Còn 1 thành phố nữa, Tuấn quên mất. Bỗng Tuấn nghe ngoài sân tiếng một đứa học trò la lớn :

— Một trăm quan tiền sáu cô, mày ơi ! Tuấn sực nhớ ngay vừa lúc ông Giám khảo hỏi :

— Còn 1 thành phố nữa, tên gì ?

— San Francisco (1)

— Giỏi !

Ông Tây cho Tuấn 10 điểm, Ra sân trường, Thầy Trợ giáo cười, cho Tuấn biết là Thầy phải bảo một đứa học trò lớp ba reo lên câu nói mánh-lời trên kia để giúp trí nhớ của Tuấn.

Thế là Tuấn đậu bằng « Ri-me » năm ấy, nhờ tiếng kèn ai-oán thể-lương đưa một Vong-Linh-về Thế-giới của Phật A-di-dà..., và nhờ... một « trăm quan tiền sáu cô » của thầy Trợ giáo đứng mặc cả ngoài sân trường.

(1) San Francisco, có thể phiên âm ra tiếng Pháp là cent francs six cô, và dịch ra tiếng Việt là một trăm quan 6 cô.

Phải nói rằng câu « học tài thi phận » họa chặng có áp dụng được hồi thi chữ Nho, chứ trong thời gian thi chữ Tây chỉ có thể là một lời an-ủi tạm bợ thôi. Vì thời kỳ ấy, hễ học giỏi, thông suốt hết chương trình thì tất nhiên đi thi phải đậu. Thi hỏng, là tại học không thuộc bài. Học trô dở, nếu không có các môn nào trội hơn để cứu vớt các môn kém, thì nhất định là « trot vỏ chuối ». Đấy là không kẽ một vài trường hợp hi-hữu mà học trô thừa lúp giám khảo vô ý, lén lút « gà » cho nhau, như trò Tuấn. Ngoại giả, việc thi cử rất là nghiêm nhặt. Không bao giờ các đê thi bị tiết lộ ra ngoài dù là Thi-tiều học, Trung-học hay Tú tài. Chưa hề bao giờ xảy ra một vụ bán đề thi, từ 30,20 nghìn đồng đến 100, 200 đồng

Cũng không bao giờ giám-khảo « ăn tiền » của thí sinh, hoặc lúc chấm bài thi viết, hoặc lúc thi văn-dáp. Không có sự gian lận của các thí sinh thi mướn cho nhau, với sự đồng lõa im lặng của giám-khảo. Không có những vụ con em của một số hiệu trưởng, giám khảo, giáo-học, dở mà thi đậu, — nhiều khi đậu cao — còn học trô ngoài học giỏi hơn, trội hẳn mà lại thi rớt. Trong các kỳ thi thời trước bắt cứ là Thi gì, sự may

rủi đâ là ít có rỗi, sự gian lận lại càng khó khăn hơn. Nói chí đến chuyện « ăn tiền », « đút lót », « nhờ cậy », « gởi gắm », thật hoàn toàn không có, và không thể có. Dù là con em ông Giám-khảo, ông Đốc-học hay là con cháu ông Tòng-đốc, ông Thượng-thur, ông Sứ, ông Khâm, hễ học giỏi là nhất định đỗ, học kém là phải rớt, không có đút lót được ai cả, không gởi gắm cách nào cả:

Bạn của Tuấn-em, sau này cùng Tuấn đi thi Tú-Tài ở Hà-nội, có một số đồng là con cháu của các vị quan to lớn có uy-quyền và thế lực xiết bao. Họ quen thân với các ông giáo sư, ăn uống tiệc tùng với các vị Giám-khảo, thế mà con cháu của họ thi hai ba lần đều hỏng cả, chỉ vì quanh năm ăn chơi phè-phún, nhảy đầm, nghiện rượu, say mê tình-ái, không lo học hành.

Tuấn thi tú tài cũng hỏng hai khóa, vì một lần làm sai bài toán Hình-học, một lần không thuộc bài Vật-lý-học, chứ không phải vì « học tài thi phận », và những bạn của Tuấn đỗ trước Tuấn một hai năm, đều là học giỏi hơn Tuấn, chứ không phải nhờ đút-lót tiền cho các ông Giám-khảo, hoặc nhờ « gởi gắm » cho ai.

(còn nữa)



• TEM THƯ « DINH ĐỘC LẬP »

Tem-thư « Dinh Độc-Lập » phát-hành ngày 7-9-1959 có 2 giá tiền (0đ50 và 2đ00).

Đặc-tính của tem-thư như sau: Kho 25x35 ly, in một màu theo lõi chém-nồi tại Nhà In Thomas de la Rue ở Londres. Mỗi tờ có 50 tem.

Tem-thư in theo một bức ảnh chụp Dinh Độc-Lập ở Saigon.



Việc xây cất Dinh « Chánh-soái » — danh từ hồi xưa — được dự trù vào tháng Hai năm 1865, và một khoảnh gò rộng có cây cao bóng mát được chọn để sau này xây Dinh, các nhà phụ thuộc, và làm hoa-viên. Tháng Tư năm 1865 người ta bắt đầu xây tường chung quanh khoảnh gò và qua năm 1868 dinh-thư được xây cất theo đồ án của kiến-trúc-sư Hermitte. Đồ-án này đã đê-trình ngày 7-2-1868 và được chấp-thuận.

TEM THƯ QUỐC TẾ

Ngày 23-2-1868, Phó Đô-Đốc De La-Grandière, Thống-Đốc Nam-Kỳ đặt viên đá đầu tiên được chôn sâu 2th60 dưới mặt đất, trước sự chứng-khiển của các Vị Chỉ-huy quân-sự và công chức cao-cấp hiện diện.

Viên đá đầu tiên này lấy ở hầm đá Biên-Hòa và là một khối đá cát (granit) đeo vuông, mỗi bề đo 0th50.

Trong buổi lễ đặt viên đá đầu tiên, Đức Giám-mục Miche đã chúc phúc và đọc một diễn-tứ ngắn.

Công việc xây cất Dinh này hoàn thành năm 1869, khánh-thành cuối năm đó và đặt tên là Dinh Norodom, tên một Vị Vua Cao-Miên sinh năm 1835, lên ngôi năm 1859 và thăng hà năm 1904.

Dinh Norodom được nhiều người coi là Dinh « Chánh-soái » vì là nơi làm việc và trú ngụ của các vị Chánh-soái, Toàn-Quyền. Sau trận chiến-tranh thứ hai, Dinh này được gọi là Cao-Ủy phủ vì là nơi trú ngụ các vị Cao-Ủy Pháp ở Đông-Dương.

Ngày 7-9-1954, Dinh này

được trao trả lại cho Chánh-phủ Việt-Nam. Việc trao trả này có một ý nghĩa chính-trị lớn lao là biếu trưng chẽ độ thuộc địa đã chấm-dứt và chứng-minh sự thu hồi về Quốc-gia toàn vẹn chủ-quyền về mọi phương diện.

Sau khi được trao trả, Dinh Norodom được đổi tên là dinh Độc-Lập để tiêu-biểu cho nền Độc-Lập của Dân-tộc, nơi tượng-trưng cho chủ-quyền Quốc-Gia.

Ngày 27-2-1962, Dinh Độc-Lập bị ném bom, do 2 phi-công Việt-Nam phản-luận, và bị sập một bên, hư-hại nặng.



MẪU CHUYỆN BƯU-HOÁ

**• Viện Bảo-Tàng
Tem-thư ở Monaco**

Ông Hoàng-trẻ và đẹp Rainier xứ Monaco là một nhà sưu-tập tem-thư nổi danh, và bộ tem-thư của ông là một trong những bộ tem-thư hiếm có và đắt tiền nhứt trên thế-giới.



Năm 1952 ông cho thiết-lập ngay trong cung-diện một Viện Bảo-Tàng Tem-thu để các nhà chơi tem trong và ngoài nước, các du-khách quý phái có dịp ngắm xem các tem-thu, các loại dấu và nhặt-ăn của Monaco từ năm 1732 đến nay, qua các triều Vua Louis 1^{er}, các ông Hoàng Honoré V, Charles III, v.v...

Viện Bảo-tàng Tem-thu chiếm một phòng triển-lãm rộng rãi và nguy nga gọi là «Galerie des Glaces».

Trong phòng triển-lãm, phía giữa chung bày một tượng khỏa thân «Nymphe Salmacis» của điêu khắc viên J.F. Bosio, chung quanh có đề nhiều tủ kiến để trưng bày:

— Các nhặt-ăn viết bằng tay thời Vua Louis Ier (1735).

— Các nhặt-ăn có khắc đường gạch thời kỳ 1762-1792.

— Tem-thu xứ Sardaigne



* DANH NGÔN

— Đàn ông giấu cái gì cũng được cả, trừ lúc say rượu và lúc yêu.

H. L. MENCKEN

đóng nhật-ăn «Monaco» và «Mentone» (1857)

— Tem-thu in hình ông Hoàng Charles.III (kè từ tháng 7/1885).

— Những tem-thu phát-hành từ năm 1900 đến nay, với đề-tài bao la, hình dung các vị danh-nhân trên thế-giới như Jules Verne, Bác-sĩ Schweitzer, các danh-lam thăng cảnh địa-phương, các hoa quả, các môn thể-thao mùa hè hay mùa đông, các đề-tài tôn-giáo, v.v...

Nên biết xứ Monaco tuy nhỏ bé, diện-tích chỉ hơn 1,5 cây số vuông, dân số không quá 30.000 người, nhưng hằng năm phát-hành rất nhiều loại tem. Tem-thu bán rất chạy, phần nhiều do các du-khách hay các nhà chơi tem-mua, tiền thu làm dồi dào ngân-sách của xứ nhỏ bé Monaco.

ĐINH ĐIỀN

CĂN BỐI BUỒNG DIỆN

(La chambre d'en face)

* ROBERT TURNER

● HOÀNG THẮNG dịch

mùm mỉm, ngây thơ làm sao.

Ngây thơ làm sao!

Thật là khả ố hết sức !

Bách thấy người con gái quay-lại, cười và nói câu gì với một người mà hắn chưa nhìn thấy. Nhưng hắn không thấy cần thiết phải biết rõ kẻ đó là ai. Hắn đã biết kẻ kia rồi.

Người con gái đã dẫn y về, đây lần nữa, tối đêm nay.

Dơ tay áo lên, hắn lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mặt. Người hắn run lên vì giận dữ. Sự giận dữ đã chớm nở từ hồi hôm khi hắn nhìn thấy lần đầu tiên, người con gái kia cùng

người đàn ông trở về phòng.

Kè kia nào có hơn gì hắn cho cam ! Vậy mà, không hiểu sao người con gái đó lại ưa thích y ? Tại sao thế nhỉ ?

Chắc con nhỏ vớ được hắn ở một phòng trà nào đó hoặc trong một tiệm nhảy không chừng ?

Người đàn ông hiện rõ nơi cửa sổ. Y già tuổi hơn người con gái, khờ người to lớn. Đúng là một người đàn ông dồi dào sinh lực.

Bách chăm chú nhìn hai người : giờ đây người con gái đứng sát vào người đàn ông. Đáng điệu của người con gái khi ngang đầu ngược nhìn người đứng trước mặt làm Bách bừng bừng nỗi giận như muốn điên lên. Hắn run cầm cập, mạch máu chảy mạnh. Đến khi nhìn thấy người đàn ông kéo người con gái áp ngực vào ngực mình, đôi môi đính chặt nhau như không muốn rời ra, hắn thấy mình không thể tự chủ được nữa.

Hắn đưa cao khâu súng lên, nheo mắt, nhắm kỹ đầu ruồi và sửa soạn nã đạn.

Nhưng hắn lại tự chủ được lòng mình. Theo chương trình đã định sẵn, hắn phải chờ đợi. Rồi sẽ thi hành đúng như thế nhưng phải chờ đợi đã, khi mà hai đứa kia ở vào cái thời gian chúng tưởng mình đang du dương nơi Thiên-Đàng thì chúng sẽ được du Địa-Ngục.

Vì thế, hắn dần lòng đê chờ đợi.

Nhưng phiền một nỗi, cái thời gian đó chưa biết lúc nào mới tới. Đầu tiên, người con gái còn phải vào buồng tắm rồi sau đó tới lượt người đàn ông kia. Chúng đứng ôm nhau, ghì chặt lấy nhau, rời nhau ra rồi lại ôm ghì lấy nhau, hôn nhau tới tấp hăng bao nhiêu lần rồi mới dắt nhau tới ngồi nơi cạnh giường, cùng nhau hút thuốc lá, nói chuyện.

— Quỷ Sứ hãy đắt dẫn chúng đi ! Bách thầm nghĩ.

Không hiểu chúng nói chuyện gì với nhau mà lâu dữ ?

Chúng còn chờ đợi gì nữa ?

Quần áo Bách ướt đẫm vì mồ hôi. Bộ chân tê hắn đi vì phải đứng yên một chỗ lâu quá.

Rồi cuối cùng, người đàn ông

kia cũng kéo đứa con gái nằm ngã lưng xuống giường. Những lần mồi lại đánh nhau như không muốn rời ra. Rồi người con gái đẩy người đàn ông dang xa ra và cả hai cùng đứng dậy.

Người đàn ông vươn tay tắt đèn. Cả căn phòng chìm đắm trong bóng tối.

Bách có cảm-tưởng như đôi mắt của mình căng mạnh, lồi ra đê cõi nhìn căn buồng tối phía trước mặt. Trong giây lát, hắn đã nhìn thấy trong bóng tối, giữa căn phòng nơi có chiếc giường. Hắn hiểu rằng giờ quyết liệt đã tới.

Trong khi chờ đợi, hắn thấy bồn chồn, khó chịu nhưng tới giờ phút này, hắn lại thấy mình bình tĩnh một cách đáng sợ. Mồ hôi đã hết chảy. Hắn không còn run rẩy nữa. Bàn tay khéo léo nâng khâu súng lên vai.

Bóng tối không làm cho hắn khó chịu. Hắn biết rằng, khi nhầm đúng giữa cửa sổ, hắn sẽ chĩa nòng súng vào đúng giữa chiếc giường. Để tránh khỏi bị bắn chết, hắn sẽ nhích nòng súng mỗi lần nổ cò để những viên đạn chạy khắp mặt giường.

Như vậy thiệt chắc ăn.

Ngắm kỹ đầu ruồi, nòng súng chĩa đúng giữa ô vuông tối om của khung cửa sổ, Bách phân biệt một cách lờ mờ những thân hình đang động đậy. Hắn cảm thấy miệng mình khô đắng đến lợm giọng. Bên tai hắn như văng vẳng có tiếng nói thì thầm : « Hãy hành động đi ! Mau lên ! Hãy ra tay đi đê cho con đàn bà và thằng đàn ông kia không còn dám làm những chuyện tương tự như thế nữa. »

Tiếng nổ đầu tiên làm tắt hắn tiếng nói thì thầm mơ hồ kia. Tiếng động vang dội khắp các bức tường chung quanh sân. Tiếng nổ thứ hai tiếp theo dư âm của tiếng thứ nhất.

Những khói trăng trắng trong căn buồng phía trước mặt vụt nhôm dậy như những chiếc lò so bị rút chốt hầm trong khi Bách vẫn tiếp tục nã từng viên một. Nòng súng thay đổi chỗ mỗi lần tiếng nổ vang lên. Hắn bắn cho tới viên đạn cuối cùng.

Rồi tiếng vang của tiếng nổ cũng lịm dần trong đêm khuya. Chung quanh sân, các khung cửa sổ bừng sáng. Những đầu người

nhớn nhác thò ra ngoài. Phía bên trái, tiếng một người đàn bà rú lên vì sợ hãi.

Nhờ ánh sáng hắt ra từ những khuôn cửa sổ khắp chỗ, Bách chăm chú nhìn vào căn buồng đổi diện. Hắn nhìn thấy những thân người nambi gục vào nhau. Chợt hắn cảm thấy những người lấp ló bên các cửa sổ đang nhìn hắn chằm chằm, cũng như khâu súng lấp loáng ánh thép mà hắn còn cầm. Hắn giận dữ hét lên :

— Hãy cút đi những tên bần thiù kia ! Ta bắt cần đứa nào cả. Con đàn bà kia chết rồi. Chính tao bắn nó chết !

Hắn rời khỏi khung cửa sổ và ném mạnh khâu súng xuống giường. Hắn bước tới chỗ núm điện và bật sáng ngọn đèn giữa phòng. Rút điếu thuốc lá trong bao châm hút, hắn đứng ngắm mình trong gương.

Một bóng người hiện ra, gầy gò, hốc hác, quần áo ướt át, đôi mắt đỏ hực. Trong một khoảnh khắc, hắn tưởng bóng người trong gương là một kẻ xa lạ nào !

Đầu óc trống rỗng, hắn trở

về giường ngồi chờ nhân viên cảnh sát tới đón hắn.

Ít lâu sau, nhân viên cảnh-sát tới, dẫn hắn xuống lầu và đưa ra xe. Họ vẫn đổi xử nhã nhặn với hắn, không một chút thù hận. Hắn thấy cần phải nói cho họ hiểu về hắn. Hắn kè kè lại bằng nhiều lần, đã bao tháng nay, cứ mỗi chiều, hắn vẫn ngắm người con gái chải tóc, rửa móng tay, móng chân, đọc báo và sửa soạn đi ngủ. Hắn còn nói cho nhân viên công lực hay, mỗi sáng người con gái làm gì khi nàng thức giấc ! Hắn nói tỷ-mỷ những chi tiết về đời sống của người con gái kia.

— Và trong suốt thời gian đó, nàng đã hết sức trung thành với tôi, hắn nói. Nàng họa hoǎn lấm mới ra phố và nếu có đi, không bao giờ có một người đàn ông theo cả. Cho tới đêm rồi. Cho tới lúc nàng gặp người đàn ông kia. Như vậy là hết cả rồi. Nàng không còn là của tôi nữa. Nàng không thuộc về tôi nữa, các ông biết chưa ? Nàng đã lừa dối tôi. Vì thế tôi phải ra tay. Tôi phải giết cả hai đứa.

Viên đội cảnh-sát ngược nhìn

bạn đồng sự, râu râu nói :

— Tôi đã nói với anh rồi mà. Người này không có quen biết người đàn bà kia. Chưa bao giờ y hội-kiến với cô ta cả. Không chừng y cũng không biết cả tên cô ta là gì nữa.

Nói xong, ông ta nhìn Bách và hỏi :

— Anh sẽ nói sao nếu tôi bảo rằng cô ta đã có chồng ? Người đàn ông đó là chồng cô ta. Anh ta là một sĩ quan trong quân đội đi tu nghiệp ở ngoại-quốc mới về thăm nhà. Anh nói sao nào ?



• HAI ĐỊA-NGỤC •

Một thiếu-phụ lúc chồng còn sống, thường chửi mắng chồng. Chồng chết, một hôm thiếu-phụ cầu cơ gọi hồn chồng về để nói chuyện. Bà hỏi hồn ông chồng hiện về :

— Mình đó hả ? Mình chết đi mà có được tiêu-diêu, hạnh phúc không ?

- Hồn Anh thoái-mái và hạnh-phúc lắm.
- Hạnh phúc nhiều bằng khi còn sống với em không ?
- Nhiều lắm. Nhiều hơn khi còn sống với em nữa kìa !
- Vậy mình tả cảnh Thiên-Dàng cho em nghe.
- Nhưng... Anh đang ở Địa-ngục, chứ không phải ở Thiên-Dàng !

Bách ngơ ngác ngược nhìn mấy người cảnh-sát. Ít phút sau, hắn đáp :

— Không. Ông nhầm rồi. Ông định kiểm chuyện nói dóc với tôi sao ? Làm sao nàng có thể lấy chồng được ? Chính nàng là người yêu của tôi mà !

Hai người cảnh-sát lặng lẽ nhìn nhau không nói. Chiếc xe đíp nồ máy ròn tan rồi từ từ chuyên bánh...

★ HOÀNG-THẮNG dịch

Trước quán cơm Bình Dân

T
rong quán cơm bình-dân,
Hai tấm thân gầy guộc,
Nuốt ực miếng thịt gân ;
Và hai giòng lệ hận ! ...

Ngày hai buổi lê bước...
Khắp phố xá xa gần,
Hai đồng hai bát nước,
Buồn nhớ mẹ xa xăm ! ...
Phố phường vui hờ-hững,
Bơ-vơ hai tấm thân
Đói nghèo không ăn Tết,
Xuân đến, ôi ngày xuân !
Lá chiều bay tan-tác,
Gió cuốn bụi mù xa,
Hai thân nghèo xor-xác,
Cơm nuốt nghẹn tình ta.
Ráng quên ngày ly hận
Vắng bóng những người thân
Bao người chết bom đạn,
Đôi ta còn lang-thang...
Gió đông về lạnh buốt,
Ngọn đèn điện mờ xanh,
Là lúc đã tàn canh,
Hai tấm thân gầy guộc,
Đôi chân còn lê bước,
Vào quán hỏi cơm, canh...
Chao ôi ! giờ đã hết,
Cơm nước cũng không còn,
Nhịn nhé hết chiều xuân,
Trước quán cơm Bình-Dân ! ...

★ ANH - LẠC
(Qui-nhơn)

P
han-Thiết trời êm, gió mát trong
Buồn đưa hơi nhẹ thoảng bên lòng.
Sáng mai sương sớm vây mù tỏa,
Vần-đục mờ vương ý mong hồng.
Đầm cỏ thiều-nữ lướt trên sông
Cùng chiếc thuyền con rẽ lượn dòng...
Lưỡng lự chờ ai trên bến vắng,
Nhịp cầu... e-thẹn bước sang sông !
Tháp nước tiêu-sơ màu tuế-nguyệt,
Công-viên ủ-dột lá u-sầu.
Mường-giang lặng-lẽ nào ai biết ?
Nhạc trời buồn ơi ! Ai ở đâu ?
Thương-Chánh tả-tơi hàng liêu cũ !
Nguyệt dương tròn bóng ngóng Ông Hoàng !
Những nơi ấy đã lên màu cỏ,
Một chuyện tình xưa, lầm bê-bàng ! (1)
Về đây dạo lại khúc đàn xưa
Tâm-sự vùi chôn mấy đã vừa ?
Tình-sử ! Hôm nay lòng trót hẹn,
Gặp ai ? Ai biết để mà đưa ?
Thor Bích-Câu ! Ngồi nhớ Liêu-Trai
Trăng soi rõ bóng khóc hình-hài !
Biết ai hò-hẹn ngày duyên ấy ?
Cùng mộng với mình ai có ai ?

T
rời
P
han - thiết

★ HOA-TINH-LINH

(1) Mối tình của Hàn-Mặc-Tử và Mộng-Cầm,

MỘT GIẤC MƠ HOA



★ DUYÊN - HỒNG

(Tiếp theo P. T. số 80)

— Em thuộc lòng verbe « aimer » rồi. Em chia verbe aimer. không vấp một chữ, này nhé : je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons... Em giỏi không, anh ? Nếu anh là một giáo-sư anh cho em mấy điểm ?

— 20 trên 20.

Hồng khẽ cười, bảo :

— Nếu em là giáo-sư, em cũng cho điểm anh 20 trên 20.

—Ồ, anh học « trung tú » bài gì thế, em ? Nói cho anh mừng đi !

Hồng cười, nói rất khẽ, sợ trong nhà có ai nghe :

MỘT GIẤC MƠ HOA

— Bức thư tán gái của anh đấy. Mấy thư anh gửi em vừa rồi, anh viết hay quá. Hấp-dẫn lắm. Đọc thư anh, em cảm-động, và say mê còn hơn đọc các tiểu-thuyết và các bài thơ hay nhất của mấy ông văn-sĩ thi-sĩ.

— Thế, em thưởng anh cái gì nào ?... Một chầu xi-nê nhé ?

— Cứ xi-nê hoài !

— Phim kỳ này ở Đại-nam hay lắm, em à. Nhưng anh cứ muốn đi với em... và chỉ muốn đi với em... Em có bằng lòng để anh xin phép Thầy Me cho em đi với anh không ?

Hồng hơi do dự :

— Em thích lắm chứ. Em còn mong gì hơn là được đi xi-nê với anh, nhưng... em chỉ sợ Thầy Me không cho... anh ạ. Hay là anh xin phép cho hai đứa mình đi với Thanh ?

— Ủ... chắc Thanh cũng khoái làm « gạc-đò-co » lắm đấy... Chớc nữa anh xin phép Me cho tụi mình chiều mai đi nhé ?

— Vâng. Đi xuất 5 giờ.

— O.K...

— 5 giờ xem đến 7 giờ 30, anh với Thanh đưa em về nhé.

— Tụi mình ghé vào tiệm kem ngồi một lúc đã chứ ?

— Sinh-viên Đại-học cũng thích ăn kem thế cơ ?

— Miễn là được ngồi với Duyên Hồng... Duyên-Hồng diễm lệ... thì ăn gì bỉ-nhân cũng thích cả.

— Bây giờ... được hận hạnh quý khách đến tệ xá, thưa quý khách muốn dùng kẹo caramel không ạ ?

— Dạ thưa quý chủ-nhân, kẻ tiện-si nầy rất hân-hạnh, và xin vâng lệnh.

Hai đứa bựm miệng cười (biệt có dám cười to)... Hồng đứng dậy chạy vào phòng học, cầm hộp kẹo ra... Hộp Plastic trong-veo, hình quả tim, mà Hồng mua hôm Tết Trung-Thu riêng để đựng kẹo mời Hải...

Hồng mở nắp hộp :

- Xin mời Ngài ạ.
- Chà ! Kẹo Caramel và bonbon đâu săn-sàng thế này ?
- Em mua sáng nay ở Catinat để mời anh đấy.
- Ô, Hồng cưng anh thế !

Hải khéo « ninh đầm », bóc giấy một miếng Caramel, rồi trao Hồng. Ý-chừng Hải muốn trao ngay lên miệng Hồng, nhưng Hải sợ có ai thấy, nên không dám.

Me trong nhà đi ra, Hồng nhõng-nhởo :

- Mời Me ăn kẹo với chúng con ạ.
- Hồng bụng hộp kẹo đứng dậy chạy mời Me.

Me cười rất dễ thương :

- Ủ, con ăn đi. Mẹ đang ăn giầu.

Me đi ung dung thăng ra sân. Me ngồi xuống trở các miếng củ-cải trắng trong cái mít đê ngoài sân, củ-cải mà Me đã bảo chị Vân thái phơi khô đê làm dưa.

Hai đứa ngồi trong salon vẫn nói chuyện vui vẻ tự nhiên, chỉ không dám cười to thôi, và không dám cốt nhả.

Vả lại hai đứa nói toàn câu chuyện trẻ con, bông đùa nhưng không lố lăng, dù Thầy Me có nghe cũng chỉ mỉm cười.

Hồng khẽ bảo :

- Chỗc nứa Me vào, em đỡ anh dám xin-phép Me cho tụi mình đi xi-nê ?
- Chắc Me thương thăng nhỏ này, Me không nỡ rầy la nó đâu.
- Thật không ? Hay lại thấy bà Cụ vào là sợ lầm-lết, biệt có dám thưa gửi câu gì ?
- Me sắp vào chưa ? (Hải ngồi quay lưng ra ngoài sân nên không trông thấy Me)
- Sắp sửa...
- Thế thì anh phải dự bị sẵn sàng mới được.

Hai đứa cười khúc khích. Bà Cụ vào, không ngờ một tí gì về

công cuộc tụi này đang sắp đặt. Hải đánh bạo đứng dậy, nhưng vẫn ấp úng, ngượng nghịu :

— Dạ thưa Bác... con xin phép Hai Bác 5 giờ chiều mai con với Thanh mời Hồng... đi xem xi-nê... Xin Bác cho phép Hồng đi với chúng con cho vui.

- Đi xi-nê ở đâu ?
- Dạ thưa Bác, ở rạp Đại-nam ạ.
- Có cô Thanh đi nữa hả ?
- Vâng ạ.
- Đi đến mấy giờ ?
- Dạ thưa Bác, 8 giờ vẫn tuồng, con với Thanh sẽ đưa Hồng về.

— Ủ, được. 5 giờ cậu với cô Thanh ghé đây đón em Hồng.

— Vâng ạ...

Me liếc thấy trên bàn xa-lông hộp kẹo bằng plastic hình quả tim, chắc Me ngạc nhiên, không biết con bé này mua hộp ấy hồi nào. Nhưng Me làm như không hề ý. Mẹ chỉ hỏi Hồng :

- Con có châm thêm nước sôi vào bình trà không ?
- Thưa Me, trà còn nóng... Tụi con uống ít lầm ạ.
- Me đi vào nhà trong. Nhưng Hải thấy ngồi chơi đã lâu, không dám ngồi dài, nên hỏi Hồng :
- Tụi mình nói chuyện lâu, sợ Me sẽ rầy em, thôi anh đi về nhé. 5 giờ chiều mai anh với Thanh sẽ đến đón em.
- Vâng. Đúng 5 giờ nhé. Em chờ đấy.
- O.K.... À, mà làm sao anh chào Me chứ ?
- Em vào bảo bà Cụ.

Hồng chạy vào nhà trong :

— Thưa Me, anh Hải xin chào Me, anh ấy về đấy ạ.

Bà Cụ bước ra xa-lông. Hải ngoan-ngoản chắp hai tay trước ngực :

- Con xin phép Bác, con đi về ạ.
- Vâng.
- Hải cúi đầu chào và thong-thả bước ra sân. Hồng đưa Hải ra đến cổng, khẽ bảo Hải :

— Triệu chứng tốt... Đáng mừng. Em thường anh gói kẹo đây này... Bỏ ngay vào túi quần, đừng đề Me trông thấy...

Hồng đã gói sẵn gói kẹo từ trước, Hải không ngờ, chỉ mỉm cười ngó Hồng, và nói lầm mầm : — Cảm ơn Hồng !

Hôm nay Hồng vui sướng nhất. Hồng đã được Me cho phép giao thiệp công khai với Hải, được trò chuyện tự nhiên với Hải, được đi xi-nê với Hải... Mặc dầu có Thanh, sự giao thiệp của Hải và Hồng vẫn được tự-do, và Thanh là một đồng-lõa thông-minh, tể-nhi, không phải là một chướng-ngại-vật.

Hồng cảm ơn Me nhiều lắm, vì Me thông-cảm tâm-sự của Hồng, Me không cản trở tình duyên của Hồng, Me giữ gìn kín đáo, không thả lòng mà cũng không nghiêm nhặt.

Phải chăng, Hồ ng là đứa con gái sung-sướng nhất trên đời ?

* 9 giờ 30 đêm 28.

Đi xi-nê về lúc 8 giờ 25. Ở Rạp chớp bóng ra, đúng 7 giờ 30. Hải đưa Hồng với Thanh đến tiệm kem ngồi ăn kem và nói chuyện chơi rất thích thú. Luôn luôn Hồng ngồi bên cạnh Hải, Thanh biết phép lịch-sự lúc nào cũng đề Hồng với Hải ngồi gần nhau. 8 giờ 20, Hải và Thanh đưa Hồng về nhà. Me tỏ vẻ bằng lòng, hỏi Hải :

— Các cô cậu xem phim gì, có hay không ?

— Dạ Thưa Bác, phim *Notre Dame de Paris*, hay lắm ạ.

Hồng xen vào :

— Mẹ ơi, thế nào Me cũng phải rủ Thầy đi xem cái phim ấy nhé, Antony Quinn đóng vai Quasimodo, hay kinh khủng, Mẹ à !

Bà Cụ tươi cười vui-vẻ :

— *Notre Dame de Paris* của Victor Hugo thì chắc là phải hay... Me có đọc truyện ấy lúc Me còn đi học ở Hà-nội. Đề Me với Thầy xem phim xem ra làm sao...

Hải và Thanh lẽ phép chào Me ra về.

Đêm nay chắc Hồng ngủ ngon lắm đây. Chắc Hải cũng thế.
(còn nữa)

MÌNH ƠI !



T RƯA chủ-nhật, ông Tú
cởi trần, nằm võng đưa qua
đưa lại không ngót mà vẫn
không mát được tí nào.

— Sao hôm nay nóng thế em
nhỉ ?

Chuyện thế mà ông cũng
hỏi bà Tú, và ông không đề
ý đến cánh quạt-máy đứng yên
một chỗ từ nay, vì nhà Đèn
chơi ác đã cúp hơi điện từ lúc
1 giờ.

Bà Tú thấy chồng đồ mồ-hôi,
thương chồng quá :

— Em mở cánh cửa sổ cho
cô gió, mình nhé ?

Bà bước ra cửa sổ, thò tay

qua song sắt, xô mạnh hai cánh cửa lá-sách ra, một làn gió ừa vào mát dịu.. Nhưng cùng một lúc mặt trời cũng chói những tia nắng oi-ả ngay vào chỗ ông Tú nằm. Bà Tú lại vội vàng khép cánh cửa.

— Hay là Minh đi tắm đi, Minh !

Theo thường lệ ông Tú đã tắm lúc 7 giờ sáng, nhưng chiều nay trời nóng quá, lại là ngày chủ-nhật được rảnh-rang bà muốn ông ngâm mình trong bồn nước độ một tiếng đồng hồ :

— Đi Minh, Minh ngâm nước một lúc cho mát-mẻ khoẻ khoắn... Em đi vặt nước vào bồn nhé !

— Em cũng tắm với anh cho vui chứ ?

— Muốn vui thì Minh ngồi trong bồn nước, em ngồi ngoài giặt đồ... Rồi Minh nói chuyện với em... Em giặt hai áo sơ-mi của Minh, áo py-ja-ma của em, và hai áo-gối với tấm drap luôn thề, Minh chịu không ?

— Chịu.

Bà Tú ra phòng tắm, mở vòi nước lạnh cho chảy đầy hai phần ba cái bồn. Ông Tú cởi

đồ nhảy vào đấy, ngồi chìm lím xuống, nước ngập lên đến cổ. Coi bột ông khoái lắm.

Bà Tú đã bỏ sẵn đồ giặt trong một chậu nước có xà-phòng bột, bọt nổi lên trăng-xóa. Bà kéo chiếc ghế thấp ngồi bên bờn nước, đê được gần chồng, trò chuyện cho vui. Bà hỏi ông Tú :

— Mát không, Minh ?

— Mát.

— Thời buổi văn-minh người ta đặt ra máy nước, ống nước, vòi nước, lúc nào cũng có sẵn nước trong nhà, kề ra cũng tiện lợi, Minh nhỉ !

— Nhưng nước may đâu mát bằng nước giếng. Ở thôn quê, không cần ống, cần vòi, cần máy, lúc nào nóng bức thả gàu xuống giếng múc nước lên xối vài ba gàu là mát lạnh cả người.

— Minh ơi, hồi xưa ở thành-thị chưa có máy nước, chưa có ống dẫn nước vào nhà, chưa có nước phông-ten, thì người ta làm sao có nước đê dùng thường-xuyên, Minh nhỉ ?

— Công-cuộc xây-dựng nhà máy nước và đặt ống dẫn

nước vào nhà, đặt vòi đê vặt nước, mới bắt đầu có từ giữa Thศ-kỷ XIX, vào khoảng 1820, do người Đức bày ra trước tiên ở Âu-châu. Trước đó, ngay ở các thủ-đô lớn nhất như London, Berlin, Paris, ai cũng phải thuê người gánh nước sông, nước giếng, đem về đồ trong lu, cũng như ở phần nhiều các thành phố Việt-Nam hiện nay vậy. Thuê gánh nước như thế tốn kém lắm. Vì thế nên ở các đô-thị chỉ có người giàu mới có tiền mua nước về nhà tắm, mỗi tháng họ chỉ tắm một vài lần. Còn người thường, trung-lưu, hạ-lưu, phải đến các nhà tắm công-cộng, trả rẻ tiền hơn. Nơi đây, lúc đầu, người ta làm các bồn nước tắm riêng cho phái nam, phái nữ, nhưng vì số người tắm đông quá, dần dần rồi đàn ông đàn bà, con trai con gái tắm chung chạ với nhau, không còn phân biệt nữa. Phong-trào trai gái « tắm chung » công-khai được thịnh hành nhất từ đầu Thศ-kỷ XIV, đến đỗi các bà quyền-quý, và các bà Xor cũng đến tắm tự-nhiên ở các nơi công-cộng (*Bains publics*). Lại có những người lợi-dụng phong-trào đê làm tiền, bày ra các phòng-nhạc, mở các tiệm cà-phê, bánh-ngót, chung quanh những nhà tắm công-cộng, gây ra không-khí tung-bừng quyến-rũ, truy-lạc vô cùng. Vì thế, một nhà văn vừa là nhà Sử-học, tên là Jacques de Vitry phải viết sách công-kích phong-tục ấy và sau đó các nhà tắm công-cộng mới dần dần vắng bớt.

— Ai lại đàm ông đàm bà tắm chung chạ công khai như thế, họ không ngượng sao, Minh nhỉ ?

— Anh đã nói ngay như các bà giàu sang, quý-phái, cũng ham đến các nơi ấy, đê tắm và đùa nghịch với bọn đàm ông, con trai. Đến nỗi một vị giảng-sư của Gia-tô-giáo tên là Maillard, đã phải giảng trong nhà thờ Notre-Dame câu sau đây trước mặt các bà trong quý-tộc : « Thưa Quý Bà, quý Bà muốn giữ linh-hồn trong sạch, sao quý bà lại rủ nhau đến tắm nơi các bồn tắm công cộng, nơi đây quý bà còn làm những việc ô-uế như quý bà đã làm ? »

Bà Tú cười hóm hỉnh :

— Các bà ấy làm những việc gì ở-để, hả Mình ?

— Những việc gì, em đoán ra tự khắc biết !

— Không lẽ họ tắm các nơi công-cộng mà đề khóc thân tuột luột à ?

— Kè-rá, phong-tục này đã có từ đời La-Mã xưa. Từ thế-kỷ III, người La-Mã đã có những nhà tắm công-cộng, đặt dưới sự kiềm-soát của các Hội-dồng thành-phố. Lúc đầu, trai,gái cũng « thụy thụ bắt thân » như ở bên Tàu và bên Việt-Nam vậy, nhưng dần dần, nhất là dưới các triều-dại Đế-quốc, mặc dù có luật cấm, trai, gái, đàn ông, đàn bà vẫn tắm chung chạ với nhau tưới hột sen ! Dưới đời Hoàng-đế Constantin, nhà tắm công-cộng gọi là *Caldarium* và *Frigidarium*, riêng thủ-đô La-mã có đến 856 nhà tắm công-cộng, hầu hết là những nơi tắm trưởng-giả, hoặc bình-dân, tại đây thường diễn ra những trò cờ-nhà đậm-đô không còn kiêng-cứ gì mấy tí. Năm 1830, người ta đào thành phố Pompéi bị than lửa Hỏa-diệm-sơn Vésuve vùi lấp năm 79, còn thấy nguyên-vẹn một nhà tắm rất sang-trọng

của một phú-ông tên là *Arrius Diomède*, nơi đây có gần hai chục cặp đàn ông đàn bà khỏa thân đang tắm chung với nhau, nằm chêt vẫn-y nguyên như lúc đang tắm. Chung-quanh nhà tắm



Một pho tượng xưa của La-mã : « Người đàn-bà tắm », hiện được trưng bày tại Bảo-tàng Viện Metropolitan Museum, New York.

và trong vườn, còn nguyên-vẹn những pho tượng bằng đá cầm-thạch chạm hình đàn bà lõa-thề tuyệt đẹp... Những nhà tắm công-cộng ở La-mã thời xưa, như Caracalla, Titus, Agrippa, chứa có trên 1600 bồn tắm bằng đá granit để cho 3000 người đàn ông đàn bà, không phân biệt, có thể tắm chung với nhau... Còn những nhà quý-phái, nhà giàu, thì họ có những bồn tắm riêng, nơi đây họ đồ rượu và dầu thơm vào hòa lẫn với nước, để tắm cho mát cho thơm, cho mịn nước da. Hoàng hậu *Poppée*, vợ vua *Néron*, mà em còn nhớ anh đã kể chuyện cho em nghe dạo nọ, có một bồn tắm chạm bằng bạc, và có nuôi 500 con lừa cái để bọn nữ tỳ vắt sữa cho nàng tắm, để nàng giờ giữ nước da luôn luôn trắng mịn và thơm ngát.

Trong bộ Truyện bất-hủ *Odyssée* của Thi-sĩ *Homère* (IX Thế-kỷ trước J. C.) có kẽ cuộc du-lịch kỳ-thú của chàng *Ulysse* trên đảo AEA, gặp nàng *Circé*, được nàng yêu và tắm cho chàng. Chàng thuật-

lại như sau đây : « Tôi vừa vào bồn tắm, thì nàng tưới nước nóng trên đầu tôi, trên hai vai tôi, và nàng xoa khắp trên thân-thề tôi các thứ nước hoa thơm ngào-ngạt, mát làm sao ! Thơm làm sao ! Dịu làm sao ! Cho đến lúc tôi ra khỏi bồn tắm, thì tôi hết mệt, thấy tinh thần khoan-khoái, xác thịt nhẹ-nhang... »

Bà Tú cười :

— Chà, giá Mình được nàng Tiên nào tắm cho Mình như thế, Mình cũng mê-ly nhỉ !

— Cái đó thì dĩ-nhiên rồi...

Bà Tú tự-nhiên nồi ghen với nàng Tiên tưởng-tượng, liền đứng dậy lấy lọ dầu thơm « *Rêve d'or* » trút hết vào bồn nước lạnh để tắm cho ông Tú...

— Em cũng tắm nước hoa Giắc-mơ vàng cho Mình đấy...

Ông Tú mỉm cười, nói tiếp :

— Hoàng-tử *Télémaque*, con trai của Ulysse, đến thăm Nestor, cũng được nhà vua sai con gái là Công-Chúa *Polycaste*...

— Đẹp không, Mình ?

— Polycaste đẹp tuyệt,

— nhưng đâu có đẹp được bằng em,—nàng đồ các thứ nước hoa quý vào nước mát để tắm cho Télémaque, hai bàn tay mềm-mềm của nàng thoa các thứ dầu thơm trên khắp thân-thề của chàng, rồi lấy một chiếc áo mỏng màu xanh khoát lên cho chàng... Đấy là chuyện cổ Hy-Lạp...

Bên Tàu, cũng có Dương-quý-Phi, vợ vua Đường-minh-Hoàng, tắm nước lọc pha với nước hoa bưởi và hoa lài cùng các nước hoa khác, và nàng tắm trong hồ cầm-thạch, có các nữ-tỳ hầu-hạ. Trong Lịch-sử Việt-nam, có Công-chúa Tiên Dung, con gái Vua Hùng-Vương thứ 3, đi thuyền chơi ra bể, cũng muốn lên bãi cát tắm. Công-chúa sai các thị-tỷ múc nước bể lên cho nàng tắm, che kín màn chung quanh, không để có một chàng thanh-niên tên là Chữ-dồng-tử làm nghề chài lưới nầm trốn dưới cát, vùi cát lên kín mình, ngay chỗ công chúa tắm. Nước nàng tắm trôi đi để lộ ra thân hình chàng trai-trẻ, thế rồi Công-chúa đang trần truồng, mặc cờ quá, đành phải...

— Đành phải... gì hả mình?

— Đành... lấy cậu Chữ-dồng-Tử làm chồng vậy.

Đó là những chuyện tắm lanh-mạn và tình-tú, lý-thú nhất trong lịch sử Đông Tây.. Nhưng trái lại, nếu vì một chuyện tắm mà công-chúa lấy cậu thuyền chài, thì cũng vì một chuyện tắm mà xảy ra đổ máu. Ấy là chuyện một nhà lãnh tụ cách-mạng, Marat, trong lúc khởi đầu cách-mạng Pháp năm 1793. Marat đang tắm trong một bồn nước chật hẹp, thì bị cô Charlotte Corday, một nữ đảng-viên cách-mạng và là kẻ thù của ông, cầm dao xô cửa nhảy vào đâm ông chết ngay trong bồn nước...

Bà Tú nhắm mắt rùng mình :

— Ghê quá!... Minh đừng nói chuyện ấy nữa, Minh !

Bà liền hỏi sang chuyện khác :

— Minh ơi, đời nay chắc không có những chuyện đan-bà tắm nước hoa và tắm sữa dê nữa đâu, Minh nhỉ ?

— Đời nay vẫn có một vài bà phu-nhân bắt chước theo chuyện thần thoại. Ngay thời Hoàng-đế Napoléon của nước Pháp, (Thế kỷ XIX), em gái

của Napoléon, là Pauline, một lần đi du-lịch đến Liège để tắm nước suối Chaudfontaine, đã bắt buộc Thiếu-Tướng Verger Desbarreaux, chỉ-huy đoàn-quân ở đây, phải lấy nước suối pha với sữa bò về cho nàng tắm. Nhưng không có douche, Pauline ra lệnh phải đem mấy thùng nước suối pha sữa lên mái nhà, rồi dùi lỗ ngói làm douche, để rưới nước xuống cho nàng tắm trên lầu.

Có điều kỳ thú, là bắt đầu từ Thế-kỷ XVII, khắp các xứ Âu-châu, phong-trào tắm công-cộng dần dần bị chặn đứng rồi bị bỏ hẳn. Đàn bà cũng như đàn ông, trai như gái, đều không tắm nữa. Sự thay đổi ấy do một số Giáo-sĩ chủ-trương và hô hào trong các sách.

Một quyển «Traité d'Hygiène» (Vệ-Sinh giáo-khoa) mà tác giả là một Thầy Tu, giòng Calviniste, viết : « Tôi đây, không bao giờ tôi tắm cả, mà nhờ Chúa, tôi vẫn khỏe mạnh như thường. »

Phải có Bác-sĩ cho toa mới được tắm. Hoàng-hậu Elisabeth xứ Espagne, được tin nhà Vua,

Philippe II, đi công-cán xa trở về, bà muốn đi tắm cho sạch-sẽ để đón Vua. Nhưng Bác-sĩ không cho phép, bảo hoàng-hậu : « Tâu Ngài, Ngài không có bệnh gì, thì không nên tắm. Ngài tắm vào, Ngài sẽ bị bệnh ngay ! »

Bác-sĩ Jean de Renou cũng có viết trong sách : « Không bao giờ nên gội đầu, cũng không nên rửa chân, chỉ thỉnh thoảng rửa tay thì được ».

Buồn cười nhất là Théophraste Renaudot, nhà Văn và Bác-sĩ danh-tiếng nhất của Thế-kỷ XVII, chủ báo *La Gazette de Paris* (1631), đã viết : «Ngoại trừ áp-dụng trong y-khoa, sự tắm không những là vô ích, mà lại còn rất hại cho loài người, vì nó giết chết đứa con trong bụng Mẹ »

— (Hors l'usage de la Médecine, le bain est non seulement superflu, mais très dommageable aux hommes ; il tue le fruit dans le ventre des mères). Nghĩa là nhà Bác-sĩ trú danh ấy nói rằng người đàn bà có thai, nếu tắm thì sẽ hư thai ! Em thử tưởng tượng Y-khoa Tây-phương hồi thế-kỷ XVII thế có láo không !

Bà Tú phì cười :

— Láo thật ! Tắm mà nguy hại thế thì cả năm không tắm,

đè hôi như chuột chù ấy à ?

— Thế nên Vua Louis XV đã
hành-diện nói một câu bất hủ :
« Je ne me baigne jamais ».
(Tôi không bao giờ tắm cả.)

— Vua gì mà ở bần thể ?

— Louis XV ở bần có tiếng
mà ! Ông sợ nước lăm.. Ấy
thế mà ông trị Nước rất giỏi,
cho nên một hôm ông bảo một
câu cũng lịch-sử : « Sau tôi,
sẽ có lụt đại-hồng-thủy ! » (Après
moi, le déluge !). Ý ông nói:
ông mà chết, thì nước Pháp sẽ
bị tai họa lớn lao !

Trái lại, cô tình-nhân rất
xinh-dep và lừng danh của Thi-sĩ
Voltaire, là Bà de Châtelat,
thì lại ham tắm lăm, và mỗi
lần bà tắm là bà hoàn-toàn lõa-
thề mà vẫn không bao giờ đóng
cửa phòng tắm. Một hôm, đang
tắm bà gọi anh đầy-tớ xách thêm
vào một gầu nước, anh nấy mắc
cở không dám ngó bà và
trong lúc đồ nước anh quay
mặt ra ngoài, thành ra nước
đồ hết cả ra ngoài bồn...

Bà Tú tức cười quá xuýt
té luôn trong bồn nước của
ông Tú. Ông Tú nói tiếp :

— Trong lịch sử tôn-giáo có
đức **Phật Thích - Ca**, lúc ngài
nhìn đồi lần đầu tiên nơi gốc cây
asoka, ngài yếu quá, nhờ hai cô
sơn nữ dâng lên Ngài một tô súp

dê, uống xong Ngài xuống tắm
sông Hằng-Hà, khoẻ lại liền.
Lần đầu tiên giảng đạo, Chúa
Jésus Christ cũng xuống tắm
trong sông Jourdain ; và lấy
nước sông mà rửa tội cho các
đệ tử. Chúa **Mahomet**, giáo-
chủ Hồi-giáo, cũng có dạy trong
kinh Koran rằng mỗi khi người
Hồi - giáo phạm tội lỗi, phải
xuống sông mà tắm. Tắm như
thể, sạch cả thể xác, mà rửa
được cả linh-hồn...

Bà Tú nghe đến đây, cũng đã
giặt đồ xong. Bà hỏi ông Tú :

— Mình ơi, Mình muốn ăn một
chén chè đậu petit-pois không ?

— Ô, muốn lăm chứ. Ngồi
ngâm nước mát mà được ăn
chè nữa thì tuyệt !

— Mình cứ nằm trong bồn
nước nhé, em đi múc chè bưng
vào Mình một chén, Mình ăn
xong rồi gọi em. Em đi phơi đồ.

— Em đưa anh một tờ Ciné-
monde luân thề, anh muốn xem
hình mấy cô đào xi - nê đang
tắm. Năm ngâm nước trong
bồn mà xem báo thì cũng lý thú .

— Vâng, đê em mang vào.
Và em sẽ thay cho Mình một
bồn nước mới.

— Ô, thế thì tuyệt ! Em
muôn năm !

Điều Huyền

* NGUYỄN - VĂN - CỐN
(Paris)

* Trăng bao nhiêu tuổi trăng già,
Núi non vắn vắn trăng già,

Núi non vắn vắn trăng già,
Trăng bạc chưa già,
Lời nguyền xưa còn đó,
Tươi đẹp tựa lời ca ;
Thời gian hình ảnh chưa nhòa,
Bốn nghìn năm lẻ sơn hà là đây.
Dở chồng sách cũ bụi đầy,
Tro tàn gợi sống những ngày vinh quang.

*
Gò rêu phong bảng vàng bia đá,
Đốt lò hương còn cả tình vi :
Dây quan thăng trận trở về,
Ai quan gió thổi quốc kỳ oai phong
Tiếng trống trận thi thùng thúc giục,
Gươm tuốt trần ca khúc hào quang,
Xôn xao cờ tía lọng vàng,
Áo hồng ngựa trắng đây trang tướng tài :
« Làm trai cho dáng thân trai,
Xuống đồng đồng tinh lén doi doi tan. »

*
Tin thăng trận dân gian mừng rõ,
Chốn trường đình vội mở tiệc vui,
Quân đi giữa lớp sống người,
Loa truyền pháo nồ bầu trời rung rinh,
Đường thiên-lý đồng xanh đồi đỏ,
Khắp thị thành thôn giả xôn xao,
Bên đường trăm họ đón chào,
Thẹn thùng cô gái má đào thầm trông :
« Một đời được mẩy anh hùng,
Bỏ chi cá chậu chim lồng mà chơi ».★

*
Ngày lịch-sử bầu trời hiền hách,
Đấu khải-hoàn ghi sách thiên kim,
Sơn-hà gió lặng sóng im,
Nghìn sau nhớ lại đê tìm nghìn xưa,
Ba tuần rượu tết cờ vừa cạn,
Quân và dân họp bạn cười vui,
Cảm thông mừng nhớ bồi hồi,
Mừng người thăng trận nhớ người mạng vong :
« Ở đời muôn sự của chung,
Hợp nhau một tiếng anh hùng mà thôi. »

Bức tranh Ván Cầu

Ý-nghĩa của một biểu ngữ

★ TÂM - TRÍ

Tất cả đời sống tinh thần và vật chất của Thủ-đô và của toàn nước Việt-Nam đều tập trung nơi đường Lê-Lợi mà công-chung thường quen gọi đường Bô-na.

Đường Bô-na là tai mắt của Saigon. Đường Bô-na là hình ảnh của một dì-văng, và một hiện tại. Và cũng là một dấu hỏi to lớn của tương-lai.

Cho nên tôi thích đi lang-thang trên đường Bô-na. Tôi

đứng nơi các ngã-tư để ngó, để nhìn. Tôi ngồi trên các via hè, để nghe, để hồi. Đường Bô-na là một quyền sách vi-đại của thời-cuộc mà mỗi nhân-vật là một tượng-trưng, mỗi hành-động là một ý-nghĩa, mỗi giờ phút trôi qua là một biến-chuyển của nhân-tinh, thè-thái, xã-hội, lịch sử...

Bạn đi với tôi không? Chúng ta tìm nước Việt-Nam trên đường Bô-na...

★

Một tầm Biểu - ngữ căng thẳng giữa một cột đèn và một cành cây cồ-thụ, và trên đó phô bày bằng nét chữ đậm, màu đỏ, một khäu-hiệu :

« *Tiền của đồng bào giúp quý Hồng-Thập-Tự, sẽ được đến tận tay những người đau khổ...* »

Tôi có thể nhớ sai một đôi chữ, nhưng đại-ý là như thế. Phải nói thành thật rằng từ lâu rồi đã có hàng triệu hàng

BÚC TRANH VÂN CẦU

triệu biểu-ngữ giăng khắp Sài-gòn, nhưng không mày ai đọc kỹ, không mày ai đẽ-ý đèn. Nhiều quá hoá nhảm. Thè mà câu biểu-ngữ trên kia không nhảm. Tôi đọc và bạn tôi đọc. Hai đứa nhìn nhau cười. Bạn tôi bảo : Anh khéo rù tôi « đi tìm nước Việt-nam trên đường Bô-na » !

À, may mắn có hội Hồng-thập-Tự biết cứu nạn và phòng, nạn. Họ biết đánh đúng vào tâm-lý của Đồng bào. Đánh ngay vào thành-kien của Đồng-bào, bởi nhiều sô tiền quyên giúp từ xưa đến nay có lẽ đã không được đèn tận tay những người đau khổ..! Một sô nào đó của những sô tiền nào đó, hàng triệu, hàng triệu, hàng triệu, quyên giúp nạn này, nạn kia, ủy-ban này, ủy-ban nọ... đã không đi thẳng như đường Bô-na ! Muôn ức triệu người đau khổ nơi hang cùng ngõ hẽm, nơi xó

chợ đầu đường, nạn nhân dù các tai-ương vạ-ách, cứ ngong ngóng đợi chờ, chỉ nhận được một chút ánh sáng mặt trời chói lòa trong gió bụi... « Miếng khi đói » của các nhà từ-thiện, của ít lòng nhiều, hăng-hái bỏ vào các « quỹ cứu-tê..» các thùng lắc quyên, hình như đã bị gió thổi bay đi lạc hướng, rơi vào..đâu mất ? Rơi vào đâu..? Rơi vào đâu !.. Đường Bô-na mù-mịt tăm tối không phương-hướng.

Tôi xin cảm ơn mày cô nữ y-tá duyên - dáng diễm kiều đeo dây-hiệu Hồng-thập-Tự trên cánh tay nõn-nà, đã vỗ-về cho kẻ bi-sầu được vững dạ :

Tiền của đồng bào giúp quý Hồng-Thập-Tự sẽ được đến tận tay những người đau khổ...

Trái tim đường Bô-na hồi-hop trong nắng chiều..

TÂM-TRÍ



★ DANH NGÔN

—*Khi một người đàn bà ưng một người đàn ông mà không chinh-phục được, thì đấy là cả một tai họa cho người đàn ông nào mà nàng sẽ chinh-phục được.*

MARCEL JOUHANDEAU



DÂN CA VIỆT-NAM

Tác - giả : NGUYỄN - HỮU - BA
Xuất bản : Bộ Quốc-gia Giáo-dục
1962

BAT cứ trong lãnh - vực nào, người có thiện-chí luôn luôn được hoan-nghênh. Có thiện-chí mà lại có tài-hoa nữa, càng được người ta mến phục. Ông Nguyễn-hữu-Ba là một nhạc-sĩ có chán tài, lại có rất nhiều thiện-chí. Đó là hai cảm-tưởng

PHÈ ĐÌNH SÁCH MỚI

của tôi khi đọc quyển « Dân-Ca Việt-Nam » của ông do Bộ Giáo-dục vừa mới xuất-bản.

Ông Nguyễn-hữu-Ba có tài không phải vì ông là giáo-sư ngành Quốc - nhạc trường Quốc-gia âm-nhạc Việt-Nam, nhưng chính vì ông đã sinh-trưởng ở Huế, kinh-đô của âm-nhạc thuần-túy Việt - Nam, mà ngày nay đáng lẽ người ta nên gọi là « Nhạc cõi-diền Việt-Nam », thay vì « Cõi-nhạc Trung-phần ». Nhờ khí thiêng của giang-sơn cẩm-tú, sông Hương núi Ngụy vẫn là nơi un-đúc ra bao nhiêu Thi-nhân, Nhạc - sĩ, bên Nam-giới cũng như bên Nữ-giới, lưu truyền mãi đến nay một hương-vị ngọt-đắng dê-mê tình, thi, mộng...

Ông Nguyễn-hữu-Ba không phải là một ông « Thầy Đờn » thời xưa, chính là một nhạc-sĩ trẻ tuổi của thế-hệ tân - tiến, nghĩa là một người đã ham mê nhạc - điệu Tây - phương, đã nghiên-cứu thấu-dáo và tường-tận về ký-âm - pháp của nhạc Âu-Mỹ, và hơn nữa, đã soạn ra nhiều bản « tân nhạc » mộng-có, êm-dju có, hùng-hồn có.

Người ta phải chú-ý đến

Nguyễn-hữu-Ba khi chàng nhạc-sĩ xứ Huế có ngón đàn tranh tuyệt diệu, đặc biệt cả đàn tỳ-bà, Nhị - huyền; Độc - huyền, mà thông-thạo cả các môn nhạc Tây-phương. Món tài tình đáng khen của Nguyễn - hữu - Ba là không những biết dung-hòa cả hai âm-nhạc Đông-Tây, Kim-cổ, mà nhất là còn biết bảo-vệ, quý-trọng, tăng-gia giá-trị tuyệt-đối của âm-nhạc Việt-nam thuần-túy. Nơi đây, thiện - chí của Nguyễn-hữu-Ba đáng nêu gương cho các nhạc-sĩ lối-lạc nhất của tân thế-hệ.

Nhạc-sĩ NGUYỄN-HỮU-BA



Quyển « Dân-ca Việt-Nam » là một dân-chúng khả-ái của tài-hoa và thiện-chí ấy. Tác-giả đã ký-âm 20 bản Dân-ca, lựa chọn trong những bài hát bình dân được nỗi tiếng nhất từ Bắc chí Nam. Đây là một công-tác thật cảm-động. Văn-hoa Việt-Nam đang bị khủng-hoảng, chịu các ảnh-hưởng ngoại-lai bê-bối nhất dưới tất cả các hiện-trạng và các hình-thức, riêng về ca-nhạc Việt-Nam bị tân-nhạc Mỹ làm lạc-lõng, và bị vũ - nhac Tây-phương gần như chi - phổi. Giữa các đợt sóng mới ấy báo-hiệu sự suy-vong, bế-tắc hơn là tiến-bộ lành-mạnh, Nguyễn-hữu-Ba nhất-định bám chặt lấy cây đàn Việt-Nam, làm trỗi dậy linh-hồn Việt-Nam trong tiếng đàn Việt-Nam.

Ai lại chẳng biết rằng tiến-bộ là phải đi tới, đi tới mãi... Nhưng tiến-bộ của người Việt-Nam đâu phải là nhắm mắt hùa nhau chạy theo, chạy theo mãi cái rởm của ngoại bang, mà vứt bỏ lại tất cả những tinh-túy riêng biệt của Giống Nòi ?

Tôi không nói đến những ca-si dùng giọng ca ấm-áp

hoặc thanh-tao, hấp-dẫn được thính-giả bắt-cứ với bài hát gì. Họ rất đáng cho chúng ta tán-thưởng, vỗ tay khen tặng. Nhưng tôi biết rằng những nhạc-si tài-hoa lối-lạc nhất của ta đã dần dần chán-nản với một số bài ca «tân nhac» hiện nay. Những bản nhạc ấu-trì, nghèo-nàn, vô-vi, sở dĩ không góp được một phần phong-phú cho ca-nhạc Việt-Nam, trái lại, chỉ làm suy-giảm nghệ thuật âm-thanh của Dân-tộc Việt giữa cuộc hòa-tấu trên nhạc-dài quốc tế, chính vì chúng đã mất gốc Việt-Nam, không có hồn Việt-Nam, không còn truyền thống Việt-Nam nữa.

Năm trước đây, một ca-si đi máy bay sang Paris để lên sân khấu hát một bài «tân nhac» Việt-Nam, mà anh ta đã lựa chọn cho là đặc-sắc nhất. Không có một tiếng vang. Không một chút vinh-dự cho Tân-nhạc Việt ! Lời Việt, nhạc theo ký-âm - pháp Tây-phương, nhưng nhạt - nhẽo, tầm - thường, thật không ai nghe. Cũng may là ca-si ấy lên sân-khuất mặc y-phục theo người Rừng Núi !

Chúng ta mong rằng các

Nhạc-si danh - tiếng nhất của Việt-Nam hiện nay nên kiềm-diềm lại tình-hình Tân-nhạc, và nên cố gắng dung-hòa hai môn nhạc Đông - phương và Tây-phương, như các Nhạc-si Nhật, Ấn, Indonesia, đã và đang làm. Âm - nhac cõi-diền Việt-Nam vẫn có thể biến-chuyen thành tân-nhạc trong sự hòa-hợp với Nhạc Tây-phương.

Nhạc-si Nguyễn-hữu-Ba đã làm công-việc ấy, tuy còn dè-dặt, ái-ngại, nhưng chúng ta thấy rõ rệt thiện-chí của ông đã đem lại nhiều phần kết quả. Dung-hòa nhạc cõi-diền Việt với nhạc Tây-phương, và cùng một lúc bảo-tồn tinh-túy nhạc Việt, gìn giữ tinh-thần giỗng Việt, cải - thiện tân-nhạc mà đừng bỏ căn-bản và tính - chất Việt - Nam : ấy là điều mà đa số người Việt-Nam trung-thành với Văn-hoa

Việt đang thiết-tha mong đợi.

Quyển « Dân-Ca Việt-Nam » của nhạc sĩ Nguyễn-hữu-Ba ghi dấu một giai-đoạn. Dân-Ca cõi-diền Việt-Nam sẽ có thề biến-chuyen, tiến-triền, nhưng cái gốc Việt-Nam vẫn còn, kiên-cố ; cái hồn Việt-Nam vẫn còn, linh-động ; trái tim Việt-Nam vẫn còn, hồi-hop, nhịp-nhàng trong nhạc-điệu du - dương mới mẻ.



Ngày nào người Mẹ Việt-Nam còn hát những bài ru con lấy trong kho Dân-ca vô tận, ngày nào cô thôn-nữ Việt-Nam còn ca lên những bài hát thầm-thía của tình-yêu đồng ruộng, từ nghìn xưa còn truyền lại đến nay, ngày ấy Dân Ca vẫn còn. Và ngày ấy tinh-thần Việt-Nam hãy còn. Quốc-nhạc Việt-Nam hãy còn.

N. V.



● TÈ GIA TRỊ QUỐC

Bàn về phong-tục nước Anh cấm con trai dưới 18 tuổi lấy vợ, một thanh niên hỏi nhà văn Bernard Shaw : tại sao một cậu bé 11, 12 tuổi có thề nối nghiệp vua cha lên ngai vàng được mà không được phép lấy vợ khi chưa đủ 18 tuổi ? Bernard Shaw trả lời :

— Trị một nước còn dễ hơn trị một người đàn bà.

nhạc cổ điền TÂY - PHƯƠNG

★ NGUYỄN - VĨ

Phạm Thị HỒNG - TUYẾN

MỘT số rất đông người Việt-Nam và Ngoại-quốc đã dự-thính hai buổi trình-diễn âm-nhạc Tây-phương trong hai tối chủ-nhật kế tiếp vừa rồi tại viện Quốc-gia âm-nhạc đường Nguyễn-Du, đều đã nhiệt-liệt khen ngợi một Nữ nhạc-sĩ trẻ tuổi, người Huế: cô Phạm-thị Hồng-Tuyến.

Một thiên-tài, có lẽ. Nhưng chắc-chắn là một nhân-tài của Thế-hệ mới, mà người ta không hiểu tại sao các báo Việt Nam hình như ít chú-trọng đến. Thật là điều đáng tiếc. Hai lần trình-diễn về Dương-cầm trước một cử-tọa gồm

đa số các ký-giả quốc-tế và các nhà Ngoại-giao Đông-phương và Tây-phương, cô Phạm-thị Hồng-Tuyến đã làm vinh-dự cho Nghệ-thuật Việt-Nam, nhất-là cho giới nghệ-sĩ trẻ tuổi mà tài hoa về âm-nhạc và kỹ-thuật vững chắc không thua kém các nghệ-sĩ ngoại-quốc một tý nào.

Trong các bản *Fantaisie* của Mozart, *Sonate à Thérèze* của Beethoven, kế tiếp hai bản nhạc của Chopin, và *Rondo Capriccioso* của Mendelssohn, cô Hồng-Tuyến đã phô-bày một nghệ-thuật hoàn-hảo, tuyệt-diệu, tài-tình, vô cùng hấp-dẫn. Cô đã lôi-cuốn toàn thề cử-tọa vào không-kì-thần-diệu của các

CÔ HỒNG TUYẾN

Đại nhạc-sư quốc-tế.

Đối với những ai yêu chuộng và am hiểu nhạc cổ điền Tây-phương, cô Hồng-Tuyến đã đạt đến mức hoàn-toàn, và nếu cô trình-diễn ở ngoại-quốc, tôi tin rằng cô sẽ được nhiệt-liệt hoan nghênh ở tất cả các thủ-đô văn-minh của thế-giới, như ở Saigon trong hai đêm chủ-nhật vừa qua.

Phạm-thị Hồng-Tuyến là con của ông bà Dược-sư Phạm-doãn-Điêm ở Huế. Học dương-cầm từ năm 4 tuổi với chị là bà Phạm-thị Lạc-Nhân hiện là giáo-sư âm-nhạc tại Viện Quốc-gia Âm-nhạc Saigon, cô du-học tại Pháp năm 1953. Cô học ký-âm-pháp (Solfège) tại Viện Quốc-gia âm-nhạc Paris, (Conservatoire National de Musique) và học dương-cầm tại Trường Quốc-gia Sư-Phạm Âm-nhạc Paris (Ecole Normale de Musique), nơi đây cô đã thụ-giáo với hai giáo-sư danh-tiếng Jules Gentil và Jean Micault.

Năm 1960, cô Tốt-nghịệp giáo-sư dương-cầm trường Sư-phạm Âm-nhạc, rồi trở về Việt-Nam. Cô đã trình-diễn

dương-cầm ở Huế với nhạc-sĩ Vĩ-cầm Phi-lip-pin Redentor Roméro khi ông này ghé qua Việt-Nam trong chuyến-trình-diễn tại các nước Đông-Nam-Á. Ở Saigon năm 1961, ngày 3-9, cô trình-diễn trong dịp kỷ-niệm đệ-nhị-bách-chu-nien của Liszt. Tại viện Quốc-gia Âm-nhạc Saigon do hai Tòa Đại-Sứ Anh và Pháp tổ-chức tháng-tư ngày 15 và 22, để giúp-hội người mù, trình-diễn chung với ông Michel Piclin và ban hòa-tấu viện Quốc-gia Âm-nhạc Saigon. Hiện giờ, cô Hồng-Tuyến đang dự định cố-gắng-góp một phần trọng-việc giáo-huấn âm-nhạc, và cô đang dạy một nhóm bạn trẻ yêu-thích âm-nhạc học dương-cầm. Cô bảo: «...Nhưng tôi thành-thật nghĩ rằng việc trình-diễn ở xứ ta chưa đạt được những điều-kiện thuận-lợi, cho nên có nhiều người trong số những nhạc-sĩ tốt-nghịệp ở Ngoại-quốc đã hồi-hương, cũng như một vài bạn có biệt-tài đã tốt-nghịệp ở viện Quốc-gia Âm-nhạc Saigon, chưa ai có dịp trình-diễn nhiều-lần. Một phần

vì những nguyên nhân ngoại cảnh : công-chung Việt - Nam lạnh-nhạt hết sức với âm-nhạc cồ-diễn Tây-phương, kề cả số đông các bạn thanh-niên trí-thức. Như vậy không phải vì dân tộc ta không chuộng âm-nhạc, nhưng có lẽ tại thiếu sự phô-thông âm-nhạc cồ-diễn tây phương trong đại chúng và họ chưa thấy cái hay, cái đẹp của bộ môn nghệ-thuật này để đòi hỏi thường thức. Một phần khác vì chính trong giới nghệ-sĩ ta chưa tìm cách tạo cơ-hội để sinh hoạt. Sự trình-diễn cá-nhân đòi hỏi một thời gian tập luyện hết sức công-phu và một mức độ nghệ-thuật chắc chắn. Trừ một vài trường-hợp đặc-biệt, điều-kiện sau này khó thỏa-mãn, nhưng tôi nghĩ có thể tránh được sự khó-khăn đó bằng cách đề-nghị sự hợp-tác giữa một nhóm nghệ-sĩ trong một lần trình-diễn. Nếu không đạt được sự thành-công, ít nhất cũng đánh dấu được sức cỗ-gắng của mình.

Ý-kien thô thiền của tôi chắc một phần nào cũng phù hợp với ý-kien của các bạn yêu chuộng và quan - tâm đến vấn-dề âm nhac cồ - diễn Tây-phương. Tôi mong được dịp trao đổi những điều suy luận đó đề học hỏi »...

Những cỗ-gắng của cô Phạm thị - Hồng - Tuyễn thật đáng khen và đáng khuyến-kích. Thanh-niên Việt-Nam rất ham chuộng âm-nhạc Tây-phương. Được vui thích tiếp xúc hằng ngày với các bạn trẻ, tôi nhận thấy hầu hết các thanh niên hiện-đại, sinh-viên và học-sinh. Đại-học, Trung-học, đều ham muôn sưu-tầm, nghiên cứu, về thân-thể và sự-nghiệp của các Đại Nhạc-sư lừng danh Quốc-tế: Lizst, Beethoven, Chopin, Mozart, J. Bach, v.v... Nhưng sở dĩ các bạn không hiểu nhiều và không được thường nghe các bản nhạc danh tiếng, là vì các bạn thiếu cơ - hội học - hỏi, thường-thức, như thanh-niên các nước tân-tiến.

Tôi mong cô Hồng-Tuyễn sẽ góp sức với một số anh chị em nhạc - sĩ mới để gây ra một phong-trào Nhạc đúng đắn, chân chính, phô-biển âm-nhạc cồ-diễn Tây-phương, để rồi từ đó mới tiến lên sự cải-thiện tân-nhạc Việt - Nam, và sáng - tạo ra một nghệ-thuật ca-nhạc mới cho thích-hợp với thế-hệ Việt-Nam mới.

N. V.

NGƯỜI LÀ AI ?

M Ô T lần trước người đi qua không tiếng nói,
Chở ngập ngừng trên đường mắt quét không gian.
Từng bước di... ôi... dù dặt... tiếng tơ khoan

Người là ai ? Sao đi qua không tiếng nói ?

Tôi cung kính ngã đầu xin dò hỏi,
Người mỉm cười vui tết ánh trăng sao
Nghe màn đêm xuống nặng lối đi vào

Tôi gõ cửa, cúi sâu niềm cõi-dộc
Người là ai ? Sao cũng sâu cõi-dộc
Chép, tương lai bằng quá khứ vướng buồn
Ép mộng đời trong mấy lớp tờ sương
Sao đê rụng những ngày non đã chín ?

* SAMMY ĐỆ
(PUÚ - THỌ)



Anh Hậu-giang — Em Biên-hòa
Đồng ruộng núi rừng không xa.
Thôn em có nhiều hương lúa
Vườn em tím rực hoa cà..
Quê em nhẵn ngọt nắng cành
Qua những ngày nắng hanh-hanh
Tình Đồng-nai dáng thăm mà
Anh về nếm vị bưởi Thanh.
Ai ngang Tân-triều
Ai xuống Bửu-long
Ai thương Bình-thạnh
Có người anh miền Cửu-long !
Rừng cao-su xanh lá
Bên vành nón nghiêng nghiêng
Dám ba cô gái nhỏ
Say mơ tình triền-miên
Bản-khoän đường đá dỗ
Sương chiều rơi lira thưa
Ngày đi không mưa gió
Đẹt nên tình đơn-sor.
Đòng sông dài không bến ghé
Đò sao gác mái đêm trăng ?
Bảng-khuông lời ai đáp sέ :
— Thương nhớ người anh Hậu-giang...

Tình
Đồng-nai

* V. Đ. H.
(Biên - Hòa)

世界名流

世界名流

Danh-Nhân-Thế-Giới

Tiến-Sản Hoa-Kỳ Hai-mươi

5.— Whernher Von BRAUN



Ngày 3 tháng 2 năm 1958, toàn thế Hoa-Kỳ đếm từng phút để chờ đến 22 giờ 48 phút, giờ ấn định để phóng vệ-tinh nhọn tạo Jupiter C của Mỹ ở mũi Canaveral.

Tổng-thống Eisenhower đang nghỉ ngày cuối tuần tại biệt-thự của ông ở Jéargie, hồi-hộp chờ kết-quả trọng đại nhất trong đời chính trị của ông vì sự thành-công hay thất bại lần này sẽ liên-hệ đến quốc-thế Hoa-kỳ không phải nhỏ. Một người thứ hai nữa cũng hồi-hộp như Tổng-thống, là giáo-sư Whernher Von Braun, cha đẻ của vệ-tinh Jupiter C. Nhà

thông thái này cũng theo dõi từng giây đồng-hồ, cho đến 22 giờ 49 phút thì nhận được tin báo :

« Hỏa-tiễn rời khỏi đất... Nó đang lên cao... Lên cao mãi... »

Von Braun không động đậy, chờ trong 150 phút rồi được tin điện từ California phát đi cho hay đã nhận được những làn sóng điện từ vệ-tinh phát xuống trái đất. Von Braun đã thành công. Hoa-kỳ đã thắng trận trong một cuộc chiến-tranh thâu-phục không-gian, đi vào khoảng trời vô-biên của Vũ-trụ. Mỹ đã bắt kịp Nga 119 ngày sau khi vệ-tinh Spoutnik I của Nga được phóng đi.

Von Braun bấy lâu sống cuộc đời với giấc mộng lên thăm

★ TẾ - XUYÊN



thế-giới của chị Hằng ; giấc mộng mà ông ôm ấp từ thuở bé, mãi đến năm 1958 mới thực hiện được một giai-đoạn đầu.

Lúc còn thiếu-niên

Sinh tại Wirsitz ngày 23 tháng 3 năm 1912, ông là người Đức, con một công-chức cao cấp tòng sự tại Bộ Lương-thực và Canh-nông Đức hồi Hitler chưa lên cầm quyền.

Braun là con thứ nhì trong một gia đình 3 anh em, đều là trai cả. Em của ông : Magnus Braun, là một nhà hóa-học, sau này cộng tác với ông trong công-việc chế-tạo hỏa-tiễn Đức.

Hồi 11 tuổi, Braun được người quen với gia-dình tặng

cho một ống viễn-kính ; cậu nhóc lên trời thích thú như một nhà bác-học Khoa-thiên-văn, và từ đó cậu mơ-ước sẽ khám phá những bí-mật của Vũ-trụ xa thẳm-thẳm, vô-cùng, vô-độ, chẳng biết đâu mà-đo. Nhằm lúc ấy, cậu vớ-dâu được một cuốn sách nhan-de : « Con đường lên các tinh-tú » của Walter Oberth, một tác-giả Đức. Cuốn sách đầy những phương-thức về toán, khó-hiều quá, song cậu cũng cố gắng tìm hiểu một phần nào.

Năm 18 tuổi, Braun kiếm cho được nhà-bác-học Oberth, tác-giả cuốn sách mà cậu đã đọc 7 năm trước, đề-xin ông nhận làm môn-đồ, thọ giáo ông và làm việc dưới quyền của ông. Oberth thấy cậu bé còn trẻ mà đã thông minh lại say mê với khoa-học nên thâu-nhận liền. Cùng là

đồ đệ của nhà bác học, còn hai người nữa, lớn tuổi hơn Braun : một cựu phi công Đức có tài, tên là Rudolf Nebel và một kỹ-sư vạm vỡ, to lớn, tên Klaus Riedel.

Ba người đã thành bạn thân và tìm tòi học hỏi về hỏa-tiễn.

Năm ấy là 1930. Nước Đức bắt đầu vươn mình đứng lên, do sự lãnh-dạo của Hitler, quyết xé bỏ bản Hiệp-ước Versailles mà Đức đã phải ký sau khi bại trận 1918, một hiệp-ước thương tồn quá nặng danh-dụ của dân-tộc Đức.

Nhà bác học Oberth tìm ra lý-thuyết về hỏa-tiễn và chủ-trương rằng có thể dùng nó mà đẩy những vật nặng bay lên cao hoặc bay xa. Ông bỏ tất cả những tiền tiết kiệm của ông ra mua nguyên-liệu, chế hỏa-tiễn. Tuy gọi là « hỏa tiễn » nhưng chỉ là những pháo thăng thiên sức mạnh. Những bước đầu thật là thất vọng : Chín cái trong mười cái bị nổ khi mới lên được mấy thước hay nổ ngay tại mặt đất. Ông Oberth thí-nghiệm thết rồi hết tiền phải bỏ

cuộc Ông bỏ luôn cả 3 môn đồ đã giúp việc không công cho ông bấy lâu nay.

Trái với thầy, ba cậu học-trò này : Nebel, Riedel và Braun, không chịu quy-hàng những trở-lực. Ba cậu quyết tâm theo đuổi thí-nghiệm và muốn có tiền, Braun nảy ra một sáng kiến : thâu một đồng mác của mỗi khán-giả đến xem « bắn hỏa tiễn ». Vì thấy vô hại, nếu có nổ thì cũng như cái pháo đùng, chẳng chết ai đâu, nên nhà cầm-quyền mặc cho bà thanh-niên thí-nghiệm ở bãi đất trống ngoại ô thành phố Reinickendorff.

Một hôm trong số khán-giả, có một ông bệ-vệ đi xe hơi lộng-lẫy tới xem và cũng trả tiền như mọi người. Ông bận quần áo thường dân. Khi xem xong, thấy cái pháo thăng thiên lên rất cao — một thành công rực rỡ đầu tiên của ba « nhà thông thái tập-sự » — ông nở bèn bắt tay ba « cậu » và tự giới-thiệu : « Tôi là đại-ý Dornberger. » Câu nói này mở đường cho Braun đi vào một giai-đoạn quyết-định của đời ông.

Walter Dornberger không những là một đại-ý mà còn là một kỹ-sư nữa, một cán-bộ của đảng quốc-xã do Hitler thành lập. Ông cũng có khuynh-hướng về hỏa-tiễn và tin rằng hỏa tiễn sẽ đặc dụng hơn phi-cơ oanh-tạc, hơn cả những đại-bác nặng nhứt và có ngày kia sẽ giúp cho nước Đức hùng-cường. Hiệp-ước Versailles cấm Đức có phi-cơ, có đại-bác, Đức sẽ không thèm dùng hai vũ khí ấy mà sẽ dùng hỏa-tiễn có sức tàn phá ghê-gớm hơn.

Đại-ý Dornberger nhìn nhà « chuyên môn » còn là một cậu bé — Braun lúc ấy mới 18 tuổi, gầy còm, nhỏ bé — nhà « chuyên môn » của nhóm ba chàng, có khả năng nhứt trong nhóm. Ông mời cả ba người tới một trại thí-nghiệm của nhà binh và giúp họ bắn thêm ít hỏa tiễn nữa. Sau chót, ông đưa Von Braun đến Bộ Quốc-phòng giới-thiệu với đại-tá Becker.

Sau vài ba câu chuyện, đại-tá nói với Braun :

— Tôi phục lòng hăng hái và tuồi trẻ của anh. Nếu muốn cho hỏa tiễn của anh thành-công,

anh cần có nhiều tiền, thật nhiều tiền. Nhà binh sẽ giúp anh vô hạn định. Nhưng anh nên nhớ: từ nay phải lo chế hỏa tiễn thật sự, chớ không còn... đốt pháo thăng thiên nữa, nghe?

Hôm sau, Von Braun đã thành chuyên-viên số 1 của sở Thủ-không-lực trong Quân-đội Đức.

● Một ngân khoản từ 5 triệu đến 11 triệu

Trong ba năm, Von Braun đã thí-nghiệm một số lớn hỏa tiễn. Ông cũng có thêm một số cộng sự viên càng ngày càng đông. Khu đất nhà binh ở Kummersdarff dùng làm trung-tâm cho ông đã thành chật hẹp, và lại ở gần hai sân tập bắn, không được đủ yên-tĩnh cho khối óc của nhà thông-thái mỗi ngày phải giải-biết bao bài toán liên-miên.

Ông định tìm chỗ khác yên-tĩnh hơn.

Hồi tháng 7 năm 1933, Hitler đã là một vị « Thủ-tướng thiên ban » theo lời đề-cao của dân chúng Đức. Ông có một người cộng-sự tín-cần, một ngôi sao sáng về không-quân : Hermann Goering.

Goering đề ý thâu dụng Von Braun và yêu cầu lực-quân nhường nhà thông thái cho không quân. Lúc này Von Braun đã chế ra được một động-cơ có thể đầy được một sức nặng 300 ki-lô lên không trung... Không-quân cấp cho ông một ngân-khoản 5 triệu mác rồi tăng lên 8 triệu để ông súc-tiến công việc thí-nghiệm.

Giàu có rồi, ông xin dời trung tâm hỏa tiễn đến một đảo hoang vu, đảo Peenemunde ở Silésie, có cây cối rậm rạp và có hang-hốc cùng núi non hiểm-trở nữa.

Ngày 3 tháng 10 năm 1942, Von Braun đã thiết lập xong các cơ sở và hôm ấy cũng là ngày hoàn-thành một hỏa tiễn đặt tên là A-4 giao cho quân-lực. Lúc này chưa có tên V2.

Các chuyên viên quân-sự dự cuộc thí-nghiệm trong 21 giây đồng-hồ, đều nở một nụ cười hân-hoan sung-sướng : hỏa-tiễn A-4 (tức bom-bay V2 sau này) đã thành-công và lần này là lần đầu, loài người chế ra được một vũ khí bay mau bằng tốc độ ánh sáng. Con đường lên không gian, đi tới Mặt Trăng, Mặt Trời, không còn là con

đường của Áo-Tưởng nữa.

Năm 1939 Von Braun đã có được yết kiến Hitler một lần và trình bày về sự lợi-hại của hỏa-tiễn, nhưng không được vị Thủ-lãnh Đức chấp thuận kế-hoạch, chỉ vì Hitler « nắm chiêm bao thấy hỏa-tiễn không thể nào bay được tới lãnh-thổ Anh-quốc ». Hitler là người lầm khi làm việc nghe theo trực giác ; ông ta tin ở giấc chiêm-bao và cho rằng đó là bẩn-nặng sáng suốt phát hiện trong giấc ngủ.

Nhưng qua 3 năm sau, khi hỏa tiễn A-4 của Von Braun đã thành-công, đi mau bằng ánh sáng, thì một phi-cơ riêng của Hitler được phái tới phi-trưởng ở Peenemunde để rước Dornberger (nay đã lên Thiếu-tướng) và kỹ-sư Von Braun tới hội kiến với vị thủ-lãnh Đức. Von Braun mừng rõ vì trong bức thư mật gởi cho Thiếu-tướng Dornberger, chỉ huy-trưởng căn cứ này, có nói rõ là Hitler muốn xem chiếu cuộn phim đã quay được ngày 3-10-1942 về cuộc thí-nghiệm hỏa-tiễn đầu tiên A-4.

Trong phòng chiếu bóng của

tư-dinh Hitler, có đủ các yếu nhơn Bộ Tồng-tham-mưu... Đèn tắt. Phim hỏa-tiễn A-4 được chiếu lên màn ảnh. Hitler xem xong, lấy làm thích thú lắm. Ông tiếc rằng 3 năm trước, hồi 1939, nếu ông đã tin ở Von Braun thì ông đã có những vũ khí vô song và cầm chắc sự thắng trận rồi.

Hitler bắt tay Von Braun và hỏi một tràng dài, nào là sức mạnh của A-4 tới mức nào ? nó mang được mấy tấn chất nổ, v.v..

Von Braun cố sức giải-thích rõ ràng. Ông thốt ra một ý kiến riêng :

— Lúc chúng tôi khởi công, chúng tôi không tính làm hỏa-tiễn thành một vũ-kí phá hoại

lớn lao.

— Nhưng « tôi » thì tôi phải nghĩ đến diềm ấy...

Hitler chặn lời bằng câu ấy rồi quay về phía Tồng-tham-mưu-trưởng :

— Từ nay, căn cứ Peenemunde phải hưởng ưu tiên số 1 trong chương trình vũ-kí. Đã đến « 15 phút cuối cùng » của cuộc chiến tranh rồi. Ta phải thắng.

Hai hôm sau, Hitler cho lệnh đổi tên hỏa-tiễn A-4 thành « V2 » có nghĩa là hỏa-tiễn, để trả thù và mang số 2 vì trước nó đã có thứ vũ-kí đặt tên V1. Căn cứ Peenemunde được sửa sang, trang bị, cũng cố thành một pháo đài lớn.

(kỳ sau hết)



ĂN-CẮP SỢ ĂN-CẮP

Hai chàng chuyên-môn sống bằng nghề trộm cướp, ở chung một nhà. Một hôm cả hai rủ nhau đi xem chiếu bóng. Đang xem nửa chừng cuộn phim, một chàng giựt mình bảo với bạn :

— Chết chưa ! Tao quên khóa tủ sắt rồi !

— Có sao mà sợ ? Tao và mầy hai đứa đều ở đây cả hai, có ai ở nhà đâu mà sợ mất !

ĐÓ BAN :

* ĐÁP BÀI THỨ XI.— (P.T. số 79, trang 88)

1) Với 49 tàn thuốc, anh chàng thất-nghiệp quấn được 7 điếu. Với 7 tàn thuốc cuối cùng của 7 điếu này, anh ta quấn mót

*Ráng cẩn lảng
xoán Bài Toán !!*

thêm được 1 điếu nữa, thành ra được 8 điếu. Tức là anh ta hút đỡ nghiện được: 45 phút \times 8 điếu = 360 phút = 6 giờ.

2) Trao cho mỗi người một trái xoài, vẫn còn lại 1 trái xoài trong thùng là trái của Ba-Tui.

• Hai câu đố trên đây, nhiều bạn đáp trúng. Nhưng vì kỳ này không có giải thưởng, nên xin miễn đăng tên.

* Đáp câu hỏi đặc-bié特 của Diệu-Huyền :

**« Ông Vua nào gởi 900 học-sinh
Việt-Nam đi du-học ngoại-quốc ? »**

— Vua nhà Minh bên Tàu, dưới thời Bắc-thuộc, thế-kỷ XV.
«... Trong thời gian chiến thắng ngắn-ngủi của Trung-quốc, người ta đã gởi sang triều nhà Minh có đến 900 người An-nam du học năm 1419, lại có một phái-doàn đặc-bié特 đem từ bên Tàu qua An-nam các kinh-sử để làm căn-bản việc học... »



* NGUYỄN BA-TUI
Bút hiệu BA-TÈO

ĐÓ BAN

... Durant l'éphémère triomphe de la Chine, on avait envoyé jusqu'à 900 Annamites à la cour des Ming, pour s'initier aux Lettres ; en 1419 une mission spéciale avait apporté de Chine en Annam les livres devant servir de base aux études....

(Trích của nhà Học-giá Georges Cordier, trong quyển « Morceaux choisis d'Auteurs annamites, précédés d'un abrégé de l'histoire de la Littérature annamite » 1932, trang 30-31).

... và quyển « Pour la compréhension de l'Indochine et de l'occident », của Henri BERNARD, giáo-sư trường Đại-học Tientsin, Hội-viên viện bác-cô Viễn-đông Hà-nội, 1939, trang 31).

• Đáp không trùng.

Câu đố đặc-bié特 của Diệu-Huyền trên đây, không có bạn nào đáp trúng cả.

* Về các giải thưởng.

• Để tránh sự kể-tiếp dồn-dập các giải thưởng, có thể gây ra nhiều sơ-sốt và lầm-lẫn trong việc gởi báo biếu, tòa soạn quyết định ngưng các giải thưởng mới trong vài ba kỳ, bắt đầu từ câu đố thứ XI (Phò-Thông số 79). Nghĩa là từ P.T. 79, như các bạn đã thấy, các câu hỏi đặt ra để các bạn tìm, tòi giải-trí, chứ không có tặng báо, (tạm trong một thời gian vài ba kỳ).

• Ty Quản-lý vẫn tiếp-tục gởi báо tặng các bạn đã đáp trúng những câu hỏi trong P.T. số 77 và 78, cho đến hết hạn. Vì đời địa-chỉ, công việc tòa báо quá bèle bőn, và ít nhân-viên, nên việc gởi báо có thể tạm thời bị chậm trễ đôi chút. Vậy riêng ở Sàigòn Chợlớn, bạn nào muôn có báо ngay đúng kỳ phát-hành vào những ngày 1 và 15 mỗi tháng, chúng tôi xin mời quý bạn vui lòng qua bước đến tòa-soạn để lấy báо, nếu bạn có điều-kiện thuận-tiện.

Ngoài ra, các báо tặng đều gởi tại nhà Bưu-điện Sàigòn, và có thể tới tay bạn chậm mất 3, 4 hôm. Ở các tỉnh, các

quận, có lẽ còn chậm hơn nữa. Mong các bạn thông cảm, vì tình-hình giao-thông trong xứ ta hiện tại. Chúng tôi cũng không chịu trách-nhiệm về một đôi số báo bị thất lạc, như đã thường xảy ra.

Nếu bạn nào có điều chi khiếu-nại, xin gửi thư về ông giám-đốc Phô-Thông tạp-chí.

Tòa-soạn và ty Quản-ly



DANH NGÔN

Khi người ta yêu nhau, thời-gian và ly-biệt không làm phai nhạt được. (L'absence ni le temps ne sont rien quand on aime).

ALFRED DE MUSSET

CHUYỆN BÈN MỸ

Trên một chuyến xe lửa, ông nợ ngồi cạnh hai cô gái đẹp. Hai cô trò chuyện với nhau :

- Làm thế nào có đủ tiền để tiêu xài, nhỉ ?
- Làm như tôi đây. Chị cứ yêu một anh chàng nào có thể cung cấp cho chị mỗi tháng 150.000 quan.
- Em làm thử rồi nhưng chẳng có ai đủ sức cản.
- Hay là chị tìm hai chàng một lúc để mỗi chàng cho chị 75.000 quan.
- Cũng không tìm được ai cả.
- Có thể chị kiếm ba người, mỗi người chị « đào » 50.000 quan ?
- Ông nợ tự nãy giờ lắng nghe, bây giờ ông ta cười duyên xen vào :
 - Khi nào cô sụt giá đến 1.000 quan mỗi người, chừng đó tôi xin tình-nguyện trước nhất !



CÔ XUÂN-AHH

NHẬT — * HOÀNG-ĐẾ KÝ-GIÁ • HOÀNG-HẬU HỌA-SĨ

Cuốn sách nhan đề là « Thảo mộc trên bình nguyên Nasu » (Flora Nasuensis) do Hoàng-Đế Hiro Hito biên soạn đã được phát-hành ngày 29 tháng 4 năm ngày sinh-nhật năm thứ 61 của Ngài.

Cuốn sách hiếm có này viết bằng tiếng Nhật, được tô-điểm thêm bằng nhiều bức họa của Hoàng-Hậu. Phòng Thi-Nghiêm Sinh - Vật - Học của Hoàng-Gia Nhật đảm nhiệm việc xuất bản sách này, Hoàng-Đế có trình bày ý-nghĩa và mục đích của

cuốn sách trong đê tựa. Trang đầu do chính tay Hoàng-Đế đê tựa có dịch sang Anh-ngữ.

Sách này trình bày những tài liệu có giá-trị giáo khoa về các loại thảo-mộc do Hoàng-Đế thâu lượm trên bình-nguyên Nasu, thuộc miền Đông nước Nhật. Bình-nguyên núi lửa rộng lớn Nasu là một nơi được mọi người ưa thích hơn hết và, hàng năm Hoàng-Gia hay lên nghỉ mát ở đó trong những tháng hè.

Hai cuốn sách trước thì Hoàng-Đế đã trình bày về nhiều đê-tài hàn-lâm-viện và cuốn đầu tiên là cuốn « Opisthobranchia of Sagami Bay » được xuất-bản năm 1953.

Hiệu sách Sansei-do, số 1 đường Kanda Jinbocho, Chiy-



daku, Tokyo-to, đang xuất-bản cuốn sách này, dày 400 trang, bìa bọc vải mầu xanh da trời thậm, và giá là 750 Yen.

Ý.— THI-SĨ VỚI GIAI-NHÂN

Thi-sĩ là nhà thơ Dominico Buono và gai-nhân là cô đào danh tiếng Brigitte Bardot tục danh là Bé-Bé.

Thi-sĩ đã quá ái mộ gai-nhân nên đã nhiều phen đứng dưới cửa phòng suốt đêm để ngâm những câu... tự tình ca diễm ảo.

Nhưng lòng càng say sưa, tình càng ngày ngất, thi sĩ đã liều mạng bẻ khóa cửa phòng để mong... không phải bẻ khóa động đài mà chỉ để... mong qui gối dưới chân giường, nhìn người đẹp để tim... thi hirsing.

Thiệt cái anh chàng thi sĩ này thua xa thi sĩ chúng mình. Tân-Đà, Xuân-Diệu, Hân-mặc-Tử, Vũ-hoàng-Chương, Quách-Tấn và cả anh Nguyễn-Vỹ nhà ta v.v... cũng đạt đài tình cảm, cũng nắn ra bao nhiêu câu thơ diễm tình mà có khi nào lai kỵ quắc... bẻ cửa phòng đi kiếm thi từ bên cạnh người đẹp lý tưởng để đến nỗi phải ngâm câu :

« Từ nay cá chậu chim lồng..» trong cảnh ngực tù như chàng Thi-sĩ Ý này đâu !

Nhưng giờ chót, tin bên Ý cho hay gai-nhân vì yêu tài Thi-sĩ, đã lên xin Tòa tha bổng cho chàng !

PHÁP.— DIỄM GÌ ĐÂY?

Ở tỉnh Avignon trời đã đồ xuống một trận mưa máu. Hat mưa lớn bằng đồng bạc các nhuộm màu « thổ huỳnh » (màu đất đỏ như ở Ban-mê-thuột ta) nhà cửa, cây cối, xe cộ, trông có vẻ ghê rợn như một tấm thảm máu trải trên thành phố !

Các nhà chuyên môn khi tượng cho rằng đó là vì đất ở Sa-mạc Sahara bên Phi-châu bốc lên và theo mây qua Pháp đồ xuống thành phố.

Nhưng theo người Á-dông ta thì không cần phải là thấy bói cũng có thể đoán rằng đây là diễm dữ, báo hiệu một biến cố máu lửa gì thảm khốc cho nước Pháp chẳng ?

LUÂN-ĐÔN.— THÍCH KHỈ HƠN NGƯỜI ?

Các báo đều có đăng tin la. Một thiếu-nữ Anh, 27 tuổi, tốt nghiệp đại học đường Cam-

bridge, sau khi sống chung 15 tháng cùng các loài khỉ trong rừng già xứ Tanganyika, Phi-Châu để quan sát chúng, đã tuyên bố rằng : « Trong một vài khía cạnh, tôi thích khỉ hơn loài người ».

Không biết cô thích thế nào đây ? Tiếc rằng các báo Anh không nói rõ !

MỸ.— CÙNG LẠI THÍCH NỮA

Cái anh chàng người Mỹ Mari-ông Bất-lây cũng bắt chước cô gái Anh để thích.. nhưng lại không thích kỳ dị như cô mà lại thích một cách.. ác độc hơn; là bắt vợ mình phải ăn mặc theo lối á-xãm, uống éo lám duyên theo á-xãm và phục vụ chồng.. cũng theo lối á-xãm để nhắc lại cho chàng ta những năm sống thú vị ở Hương-cảng.

Cô vợ chịu không nổi đành phải xin ly dị ! Đúng lắm ai mà chịu nổi cái thứ đà nồng kỵ quắc vậy nà !

HY-LẬP.— KỲ-QUAN THẾ-GIỚI

Dân-chúng đảo Rhodes định dựng lại tượng thần Hélios, một trong 7 kỳ quan thế-giới,

giống hệt như cách đây hơn một ngàn năm, dân chúng đã dựng tượng này bằng đồng, cao 33 thước, tay cầm búa đuổi khỗng lồ để soi sáng cho chiến thuyền Hy-lạp.

Tượng này chẳng may đã bị một trận động đất làm gãy đổ tan nát và không còn ai nhớ lại hình ảnh tượng thần như thế nào. Người Sarrasins hồi thế kỷ thứ 7, đã chở tất cả mảnh vụn của tượng thần trên lưng 900 con lạc-dà và đem đi về Sa-mạc của họ.

Nên nhớ rằng 6 kỳ quan khác trên thế giới là tượng thần Zeus Chryséléphantin, điện thần Diane tại Ephèse, lăng-tẩm ở Halicarnasse, những vườn treo ở thành Babylone, hải đăng ở Alexandrie và những kim-tự tháp ở Ai-cập.

NHẬT.— MÁY VÔ-TUYẾN TRUYỀN HÌNH NHỎ NHẤT THẾ-GIỚI

Một nhà sản xuất Nhật vừa hoàn thành một loại máy vô-tuyến truyền hình chạy bằng đèn « tráng-xít-to » (transistors) nhỏ nhất thế giới : bề cao 11 phân, bề ngang 15 phân, nặng

2 ki-lô 800 gờ-ram.

Rồi đây các chủ xe du lịch sẽ đua nhau lắp máy vô tuyến truyền hình, và ra-di-ô sẽ hết thành cái « mốt » nữa rồi.

Sống trong thời kỳ khoa-học tiến bộ này kẽ cũng sướng thật !

ĐỨC.— VÕ-SĨ.. MA-CÔ

Võ sĩ vô địch hạng trung bình Helmet Mistol sống một cuộc đời đế-vương. Anh ta có 2 chiếc xe đua, 60 bộ quần áo đắt tiền và 100 đôi giày. Nhà cầm quyền Đức tưởng rằng nghè « đám đá » đã mang lại cho anh rất nhiều tiền, nhưng sau khi điều tra cẩn thận, đã... tống giam anh ta vào khám vì đã khám phá ra rằng anh ta chỉ là một tên Ma-cô, nuôi dưỡng bọn « gái điếm thượng lưu » thường « làm ăn » ở khu nổi tiếng St Paul.

ẤN-BỘ.— NHIỀU BÒ QUÁ

Chính Phủ Ấn đã hốt hoảng trước sự tăng giá quá mức giống bò và đã gây nên bao nhiêu vấn đề khó khăn không kém gì nạn « nhàn mẫn ».

Bò là giống súc vật được dân Ấn tôn sùng như « thần thánh », không ăn thịt và không dám xúc phạm. Vì vậy mà chỉ trong vòng 5 năm, số bò trong nước đã lên đến con số quá sức tưởng tượng là... 175 triệu 500 ngàn con.

Bên ta có câu thành ngữ : « Ngu như bò », nhưng chắc chắn rằng bên Ấn-đ , câu thành ngữ của họ có lẽ là : « Sướng như bò ». Oái oăm thay !

MỸ.— Ô - TÔ - BUÝT KHÔNG NGƯỜI LÁI

Ở thành phố Chicago đã đem thử chiếc xe ô-tô-buýt không cần người lái. Xe này có thể tự động dừng lại ở trạm cho khách lên xuống, chạy mau trên đường thẳng, tối bót lại ở khúc quanh và thẳng lúc gặp chướng ngại vật.

Bí quyết : 1 đường dây điện ngầm dưới đường chuyền điện cho một bộ máy lái tự động gắn trên xe. Phần thẳng được điều khiển bằng ra-da.

Giá tiền : gần 3 triệu V.N.

Xe này sẽ cho lưu hành đầu năm vào 1964.

XUÂN - ANH

Pho tên Ruột

« Thưa Chị Diệu-Huyền kính mến, chị làm ơn cho em xen vào cột « Thơ lèn Ruột » của chị một kỳ này để em diễn-là cho Quý vị Độc-giả Phò-Thông nghe, đúng sự thật 100%, không-khi một lớp học mùa Hè, lớp thi Tú Tài. Mà cũng là một lớp học « diễn-hình » tại nhiều Trường Tư-thục Việt-Nam... tự-do... độc-lập... Thân-mến và cảm ơn chị Diệu-Huyền... »

Em,

• VĨNH - CHẨN

Lớp học Hè

Trao về lớp quỷ sứ 1 A2

THẦY cứ giảng thao thao mắt quên kính
Trò cứ đứa vỗ ghế thét « Cha-cha-cha ! »
Dăm ba đứa ngồi chụm đống kêu la :
« Aurevoir Monsieur Sử Địa ! »
Nhìn ngoanh lại, ô hô ! phi qua cửa !
Một anh chàng mắt nhạy-nháy tí-a-lia
« Ráng ngồi nghe ! Tao bát phố ngoài kia
Hoá thời đại ! Ôi chao là hắp dẫn ! »
Lớp học 60 còn 10 ông chán !
Toàn tướng trời, đào búa, mắt thì to,
Ngày mai đây, thi-cử cóc cần lo !
« Hiện sinh » đã ! Đại gì lo ốm xác !
Giờ Sử Địa ! Pháp ! Anh ! Ô bở rác !

Vẫn đáp vào « XIN XỎ » có lo chi !
 Làm thế nào may mắn đồ « écrit »
 Là hạnh-phúc ! Ôi chao đời hương ngát
 Nên anh nào cũng ngơ-ngơ ngác-ngác
 Nếu thầy kêu lên bảng đọc bài chơi
 Là vú-trụ đồ nát gốc tường vôi
 Ôm mặt mốc nhẹ răng hì đỡ ngượng !
 Có lầm ông lầm bà cười sống-sượng
 Nào mèo kêu dê thét gà gay vang
 Thầy quay xuống muỗi kêu cũng chạy làng
 Ô hô ! Hi Hi ! Chẳng anh nào dám.
 Cảnh cáo, héta la, chửi bới cũng lầm,
 Nhưng anh nào mặt mũi cứ phây-phây
 Ngày mai này biết chữ gì thi đây
 Lo chi nữa « tú » kia còn chờ đợi !
 Học chi lầm cũng không bằng « số » tới
 Hạnh-thông rồi cũng đồ đạt như ai
 Cũng sinh-viên cũng thầy giáo... lai rai !
 Nên cứ phá cho đã đời son trẻ !
 La toang-toác om sòm như gà... đẻ
 Gây nực cười bao cảnh chết đi thôi !
 Lớp học về hè đệ-nhất chán, ai ôi !

★ VĨNH-CHẨN
(Nhà-trang)

THIÊN - ĐƯỜNG CÓ PHẢI HƠI ĐÂY ?

Tại tỉnh Gifu bên Nhật-Bản người ta sẽ thí nghiệm một nhà tù theo kiểu dưới dây để tù nhân được hoàn-toàn thảnh-thơi mà ăn năn tội lỗi).

THẾ gian lầm chuyện di-thường,
 Khám đường mà giống Thiên-đường được sao ?

Cửa không khóa, công không rào,
 Tường cao chẳng có, rạch, hào cung khong.
 Từ nhân ngày tháng thông dong,
 Mưa không tới mặt, nắng không tới mình.
 Buồn thì có máy thâu thanh,
 Vui thì vô tuyễn truyễn hình ngồi coi.
 Cơm thì kèn đèn tận nơi,
 Nước đưa tận miệng từ sợi thoa lòng.
 Mặc cho ngày hạ, tháng đông,
 Rét thì gối, đậm, chăn, mùng thiếu đâu.
 Nắng thì gió thổi trên đầu,
 Đi cầu cũng sẵn nhà cầu thơm tho.
 Ngoài tai chuyện nhỏ, chuyện to,
 Tiêu dao ngày tháng ăn no lại năm.
 Đời người trong khoảng trăm năm,
 Chữ nhàn mua được bao lăm hối người !
 Không vay chẳng có kẻ đòi,
 Không cho chẳng có kẻ vời, người xin.
 Mặc ai phú, quý, sang, hèn,
 Chẳng cầu kẻ mến, người tin bao giờ.
 Chẳng mong, cũng chẳng đợi chờ,
 Chẳng lo cũng chẳng phòng ngừa tai ương.
 Ví chẳng thêm được cô nàng,
 Thiên-dàng còn có thiên-dàng nào hơn.
 Có nàng nồng giắc sớm hôm,
 Cời trần lầm kẻ đệ đơn xin tù,
 Ai rằng : « nhất nhật thiên thu ! » (1)

★ TÚ-BE

(1) Câu của cô nhân : Nhất nhật tại tú, thiên thu tại ngoại, (một ngày ở tú bằng như một nghìn ngày ở ngoài).



SÁCH BÁO MỚI

* **Asia - France - Asie.** Special Issue. Hommage à Rabindranath Tagore. Textes. Tributs. Dessins. Peintures avec la collaboration de Romain Rolland, Andrée Karpelès, Pratéma Tagore, etc...

Nhiều bài có giá-trị đặc-biệt về các đề tài Văn-hóa Á-đông ; của Nguyễn-công-Huân, André Migot, Shen Tsung Wen, Ch. Archaimbaud, Vadime Elisseeff, v.v...

Directeur : René de Berval. Xuất bản tại Tokyo.

● **Ánh than Hồng**, mỏ than Nông-sơn, xuất bản trong dịp Lễ Lao-Động Quốc-tế. 86 Đại lộ Độc-lập, Đà-Nẵng. Nhiều bài ích lợi về Kinh-tế và Kỹ-nghệ Việt-Nam.

● **Tìm hiểu Luật Lao-Động** : của Tuần-ly Huỳnh-khắc-Dụng, Chánh-án tòa-án Lao-Động Saigon. Day 324 trang, giá 140\$. In thật đẹp. Chúng tôi khỏi cần giới thiệu ông chánh-án Huỳnh-khắc-Dụng, một cộng-sự viên của Phò-Thông đã được bạn đọc mến chuộng. Quyển sách của ông mới xuất-bản rất cần thiết cho tất cả

các giới chủ-nhân và nhân-công trong các xí-nghiệp. Tác-giả không những trình bày đầy đủ Luật Lao-Động hiện đang áp-dụng ở Việt Nam, mà còn khảo-cứu rất công-phu về các Luật Lao-Động quốc-tế.

● **Nhớ thương**, Thơ của HOÀNG - NGỌC - LIÊN

Đinh-Hùng đề tựa, giới thiệu như sau đây : «... Nhớ Thương gồm 16 bài thơ xinh-xắn đơn sơ như chính tăm lòng thành-khàn của người thơ đến với chúng ta hôm nay...»

In trên giấy blanc-fin. Giá 40\$. Tác-giả xuất bản.

● **Hương Rừng Cà-Mau** của SƠN-NAM. Nhà xuất bản Phù-Sa, 66 Đại-lộ Nguyễn-Huệ Saigon. «Hương Rừng chan hòa trong nỗi vui buồn sâu-dậm của người Việt tiền-phong đi khai hoang tận miền Cà Mau thâm-u, hồi đầu thế kỷ...» Một tập sách có giá trị đặc biệt. Chúng tôi sẽ phê-bình trong P.T. số đến. Dày 170 trang giá 34 đồng.

● **Việt-nam cách ngôn**, của bà Bùi-thế-Mỹ, (nữ-sĩ Phương Lan) sưu-tầm. Nhiều câu danh-ngôn Tàu, Tục-ngữ Ca-dao, Thơ ngũ-ngôn, Thơ ngạn ngữ, v.v... Sưu-tầm rất công-phu, gần 100 trang. Giá 40\$.

● **Nội san Thăng-Hoa**

«Tiếng nói của Học-tăng Phật-học-Đường Nam-Việt ». Có những bài đặc-sức như: Ý nghĩa ngày xuất-gia của Giang-Phương, Nhiều văn thơ tâm-linh, Trăng và Thiền-gia của Lưu-Vịnh, Việc làm của chúng ta ngày nay, của Thiện-Chánh, và những bài thơ rất đẹp của Thiện-Chánh, Đoàn quang Tuệ, T. D., T. C., v.v...

Tòa soạn : Chùa Ấn-quang, 243 Sư Vạn Hạnh Cholon.

Tạp-San quay ronéo, không đề giá bán.

● **Ngôi sao thành-phố**. Tạp-văn của Thiết-Tổ. Giao-Diễn xuất bản. Có những bài : Đêm dài doanh trại — Thế-giới Đàm-ông —. Tùy-phái — Con tàu cuộc đời — Cân đo vàng mã, v.v...

Quay ronéo. 40 trang, giá 48\$.

● **Luồng Biển**, Thi-phẩm của Hữu-Phương.

Cũng như Thi-sĩ Nhất-Tuấn và Thi-sĩ Hoàng-ngọc-Liên là hai

sĩ-quan trong Quân-đội, Hữu-Phương là bút-hiệu của một sĩ-quan trong Hải-quân, và là một tài-hoa trẻ tuổi. Gồm 38 bài có nhiều bài hay, in rất đẹp trên giấy hai màu và bìa đánh bóng. Giá 40\$. Tác giả xuất bản.

● **Hương Lúa Tình Quê** của ANH-TUYẾN. Kịch dài xã-hội tình cảm Tựa của Thi-sĩ Á-Nam Trần-tuấn-Khai.

Giải-thưởng 1961 Liên-đoàn Công-chức Cách-mạng Quốc-gia Sài-gòn

Dày 125 trang không đề giá bán.



● TẤM DA CỘP

Ông nợ đi săn bắn trở về mang theo tấm da con cọp mà ông đã hạ được, mừng rỡ khoe với vợ :

— Em xem, một là con cọp này bị anh hạ, hai là con cọp này hạ anh. Nếu anh thua nó, anh đã bị nó xé xác rồi

Bà vợ hân-hiện nhìn chồng rồi quay sang nhìn bộ da cọp, bảo :

— Em rất vui mừng thấy con cọp bị anh bắn chết, chứ nếu trái lại, anh bị nó xé xác thì bây giờ em đâu được tấm da cọp đẹp-de này !

NHÂN BẠN ĐỌC BỐN PHƯƠNG

NHÀ KHOA-HỌC CHIẾT-TỰ

HUỲNH - MINH

Người mà các giới đã nghe tiếng từ lâu, có biệt tài xem chữ ký biết được người. Nói thẳng cuộc đời thành bại, có lập bản đoán để chứng minh sự nghiên cứu đúng đắn.

Nhận trả lời bằng thư

Ở tại chỗ xin đến văn phòng, ở xa muốn xem một đối sự việc, xin gửi bùi phí 100\$ bưu-phieu bảo đảm và kèm chữ ký. Trong một tuần sẽ nhận được bản đoán. Dài hạn từ 500\$.

Văn-phòng: 449, Phan-dinh-Phùng — Saigon

Kỷ-niệm một buổi

YẾT-KIẾN

VUA DUY-TÂN trên Đảo La Réunion

★ NGUYỄN-BÁ-NGẠC



HẮC đến chuyện yết kiến vua Duy-Tân, làm tôi nhớ lại khi tôi tòng chinh bên Pháp về, cũng được ghé thăm ngài, nhưng có khác đôi chút với câu chuyện của cô Thu-Nhi trong Nguyệt-san số 79 vừa thuật. Hoặc giả tôi về chuyến tàu khác, nên câu chuyện cũng khác. Vậy tôi muốn trình bày ra đây, để cống hiến quý độc giả một mẫu chuyện vui buồn lẫn lộn trong tập Hồi ký, khiến tôi nhớ mãi không quên. Chứ thực không có ý gì đụng chạm đến bài của cô Thu-Nhi cả. Hồi tôi ở Pháp về nhớ chừng như tháng 9 năm 1921. Bằng chiếc

tàu tên là *Chili*, một thương thuyền hạng trung. Lúc đó chắc chưa có sông đào, nên tàu phải vượt qua Địa-trung-hải rồi ra Đại-tây-đương, vòng qua Phi-Châu, nên mỗi chuyến đi phải trên dưới 3 tháng. Tàu ghé nhiều nơi để lấy than, nước uống và thực phẩm. La Réunion là một trong những nơi tàu phải ghé, nơi nào tàu cũng đậu lại tối thiểu là một tuần. Và nơi nào lính cũng được lên bờ chơi, nhưng tôi phải xuống ngủ dưới tàu.

Tàu tôi ghé La Réunion được 1 ngày rồi, nhưng tôi chưa muộn đi chơi. Vì nghĩ tàu đậu hàng tuần lě, thời gắp

chỉ mà phải đi liền. Hơn nữa buổi đầu, anh em binh-sĩ nhiều người đi, nên tôi nghĩ thế : rồi năm ở ghế vải xem sách, tìn cờ có ông quan ba đi ngang qua, tôi đứng lên chào, ông bắt tay rồi hỏi tôi sao không đi chơi, tôi trả lời ông như những ý trên. Ông liền cho tôi biết là có vua Duy-Tân ở trên đảo này. Nghe ông nói, tôi mừng quá, nhưng không dám để lộ nỗi mừng ra mặt. Tôi vờ làm ra vẻ tự nhiên, tôi hỏi lại :

— Ông ấy ở đây bằng cách nào, cầm tù hay tự-do ?

Quan ba trả lời :

— Ông ấy được tự-do làm ăn ở một khu trong phố.

Tôi hỏi thêm : — Ông ấy làm ăn nghề gì ?

— Sửa xe auto, dạy âm nhạc. Giả làm ra bộ tờ mờ, tôi hỏi :

— Chúng tôi có thể vào xem công việc làm ăn của ông ấy được không ?

Quan ba nói :

— Việc đó chắc không quan trọng, nhưng phải có sự đồng ý của quan Tư mới được.

Tôi hỏi :

— Vậy thưa ông, có lẽ phải đưa đơn lên quan Tư, ông ngẫm nghĩ một giây rồi nói :

— Đề tôi tìm quan Tư và trình bày ý kiến đó giúp anh. Đợi thế nào, tôi sẽ cho anh biết sau.

Quan ba đi rồi, tôi mừng quá, liền tìm nhóm chúng tôi, đề nó cho họ biết việc đó.

Nhóm chúng tôi có : 1 phó quản, 1 đội chef là tôi, và 8 ông đội cùng 1 số cai và 300 binh sĩ. Ngoài ra, còn 2 người sinh viên du học cùng hồi hương, một chuyến với chúng tôi.

Đợi một lúc lâu, quan ba trở lại với nụ cười vui-vẻ, cho biết rằng quan Tư đã thỏa thuận cho vào thăm vua Duy-Tân, với số quản và đội mà thôi. Chuyện này đến tai 2 ông sinh viên, hai người liền tìm chúng tôi, đề yêu cầu cho được cùng đi.

Sáng bữa sau sửa soạn đi yết kiến nhà vua, đó là câu nói riêng trong nhóm với nhau. Trước khi đi, ông quản ủy tôi đại-diện cho anh em lên trình ông quan Tư, khi gặp, lời nói đầu tiên của ông ta là : các anh muốn gặp Duy-Tân với mục đích gì, nói cho nghe, nếu hợp pháp sẽ cho đi, tôi giữ hết sức kín đáo trả lời ; Thưa

quan Tư, chúng tôi vốn không hay biết chi về chuyện này, song bữa qua, tôi được quan ba cho biết là Duy-Tân được tự do ở riêng làm ăn tại đây như dân chúng. Tôi hỏi làm ăn chi, quan ba cho biết D. T. biêt sửa máy xe và dạy âm nhạc. Thấy lạ, nảy ý tò mò muốn đến xem công việc của ông ta ra sao. Vì theo chúng tôi biêt, thời vua của nước chúng tôi chỉ học chữ thôi, đâu có học nghề máy và âm nhạc mà biêt, thế thôi, thưa ông. Và nếu được ông cho phép, nhóm quản và đội chúng tôi, thêm 2 sinh viên cùng đi nữa. Quan Tư vui-vẻ gật đầu.

Lên bờ, tôi thấy phố xá lơ-thơ, đường xá chật hẹp, dân số chừng vài ngàn, phần nhiều là Trung-hoa, Ấn-Độ, Hòa-Lan và Pháp đến buôn bán, giữa phố có đồn lính Tây.

Tiêu xài bằng tiền Pháp, đường từ bến tàu đến xưởng máy nhà vua, chừng hơn 1 cây số, phải đi xe tay (lối xe kéo xưa) mỗi xe trả 2 francs, đến nơi, thấy có một đội lính gác trước cổng lớn ra vào. Vào đồn

canh tôi nói với người cai coi gác : nhờ báo cho có tốp người Việt-Nam ở Pháp mới về, xin được vào khám thăm. Ngó vào thấy trong khá rộng, trước mặt là một xưởng máy thợ đương làm việc. Kế bên là 1 căn nhà ở cũng khá rộng, khi vào đền sân, đã thấy ngài đứng trước thềm, mặt bộ đồ xanh, chân mang dép. Chúng tôi đều đứng lại, vái chào, ngài ngúc đầu chào lại, và chỉ tay mời vào nhà. Khi bước vào nhà, thấy căn phòng khá rộng, bàn ghế lộn xộn, sách vở bừa bãi, nhưng sạch-sẽ, ngoài 20 cái ghế ngồi, còn hai cái kệ chứa đầy sách, kê theo 2 bên tường, và có mấy cái đòn treo trên vách. Trong khi tiếp khách, với vẻ mặt buồn buồn ngài hỏi : « Bên ấy họ cho anh em ăn uống thế nào, có đầy đủ không ? Có liên-lạc thư từ với gia-dinh không ? Đi biển những khi sóng gió có nhiều người đau ốm không ? » Trong khi nói chuyện, ngài nói thêm rằng : « Anh em nên kêu tôi là Cựu-Hoàng, đừng kêu là Hoàng-Đế không đúng ». Ngoài ra, ngài không hỏi một chuyện gì khác nữa. Trong nhóm chúng tôi có một

người thuộc phái Hoàng-tộc nói : « Thưa Cựu-hoàng, tôi thường được tin nhà luôn, Hoàng-tộc nhà ta đều được mạnh giỏi cả. Mệ Đào (Bửu Đào) lên thay ngài và lấy hiệu là Khải-Định ».

Ngài chỉ đáp : « Ừ, à ». Sau đến một ông sinh-viên tự giới thiệu : « Thưa Cựu-Hoàng, tôi là sinh-viên, qua Pháp học đậu tú-tài, rồi tôi học Bác-sĩ. Khi thi đậu Bác-sĩ rồi, tôi lại đi học Luật, hiện tôi đã đậu bằng Cử-nhân Luật rồi. Nay Ba má tôi kêu về đê ra làm Bác-sĩ, hoặc làm Luật-sư, chứ không ở học nữa ».

Thấy ngài tựa ngửa người ra sau ghế, rồi ngó thẳng lên trần nhà, sau tiếng thở dài, ngài kết thúc cuộc tiếp khách bằng câu : « Hết rồi à ? Anh còn đậu bằng chi nữa, nói đi ! » Sau một phút im lặng, ngài đứng dậy nói : « Rất tiếc, thì giờ vàng ngọc, tôi còn mắc nhiều việc, xin từ giã anh em, và chúc anh em lên đường mạnh giỏi ». Ngài đưa chúng tôi ra tới sân thời đứng lại, khi ra đến công lớn, tôi ngó lại, vẫn thấy ngài còn đứng đó, và chăm chú nhìn theo chúng tôi.

Kỷ-niệm cuộc tình-cờ được

gặp vua Duy-Tân, và được hầu chuyện với ngài chỉ có thể. Chứ không nghe có vua Thành-Thái ở đó, và cũng không có hân-hạnh được mời ở lại ăn 1 tháng cơm.

Cuộc yết kiến được chúng tôi sắp đặt khéo léo và kín đáo là thế. Vậy mà còn có hậu quả bất ngờ đưa lại cho chúng tôi một thời-gian hồi hộp dễ sợ là sau việc thăm viếng rồi, không có chuyện chi xảy ra cả. Các quan Tây cũng không hỏi han chi về việc đó nữa.

Ngờ đâu, tầu vừa cặp bến Saigon được buỗi sáng, thời đến 3 giờ chiều, tất cả nhóm chúng tôi được ty Mật-thám Saigon mời gấp. Sau khi tới ty được hỏi ngay về cuộc thăm viếng vua thế nào, ngài nói những chuyện chi, có nhẫn gởi chi không, cùng cảm tưởng của các anh về việc này ra sao ?

Hỏi xong thời vừa 6 giờ chiều. Chúng tôi tưởng thế là rồi, nhưng không phải như chúng tôi tưởng. Ngồi đợi cho đến tối, mới được biết là ty Mật-thám mời nghỉ đêm lại đây. Công chuyện chưa rõ. Tâm-hồn của

chúng tôi lúc ấy ra sao, chắc quý vị cũng thông cảm rồi. Thật là một Hồi-ký đáng ghi nhớ !

Cả đêm không ai ngủ được, an cần dặn bảo nhau đều khai cho đúng, đừng thêm bớt, tối kỵ. Đến mai đến 9 giờ sáng ngày sau lại được mời vào văn phòng ông Chánh hỏi lại một

lần nữa. Và đợi mãi đến 11 giờ 30 mới được thả về.

Trời ! Hú vía !

Một kỷ-niệm chưa đầy tàng-tích của đời nô-là, nhó-mai đến già mà vẫn chưa quên.

NHO-SINH
NGUYỄN-BÁ-NGAC
(Đà-nẵng)



● KIẾM CHỒNG

Hai cô bạn ngồi tri-kỷ với nhau :

— Em có hai người tình-nhân : một người trẻ và nghèo nhưng em yêu, và một người già và giàu nhưng em không yêu vậy chị khuyên em nên kết hôn với người nào ?

— Chị cứ kết hôn với người trẻ và nghèo mà chị yêu, còn người già và giàu mà chị không thích thì chị giới-thiệu tôi.

LÀM TRÈ MÁU HUYỆT. HẠCH GAN

Lát cốt cho:
SAN PHU, SINH-VIEN
NGƯỜI ĐAU MƠI MẠNH

HEPATANA

Pharmacie TANA
42 LAO NGUYEN-TRAI, CHOLON



Truyện dài tình-cảm thời-đại ● NGUYỄN - VỸ

(Tiếp theo Phò-Thông 80)

Trong một tuần lễ, các buổi trưa và buổi tối, một mình Ánh với bà mẹ già dọn dẹp nhà cửa có ngăn nắp đâu vào đấy, có trật-tự đàng hoàng sạch-sẽ.

Ánh dọn nhà mới, không muốn cho bạn bè hay biết.

Ánh chỉ mời một mình ông Ngọc-Minh đến dùng cơm tối chủ nhật, và ông là người khách thứ nhất đến thăm Ánh tại căn nhà này. Nhưng Ánh không sửa soạn gì thật là đặc-biệt để đón tiếp người bạn quý, chỉ một bình hoa lay-dơn trắng mịn, toàn những búp hoa hàm-tiểu tỏa ra

trên bàn khách giữa nhà.

Ánh đã đẹp tự nhiên, Ánh càng tự-nhiên càng đẹp, đôi môi thắm tươi và đôi má đào tơ không cần son phấn. Ánh mặc áo dài hoa màu hoa tím, — màu Ánh thích nhất — quần lụa trắng, và mang dép. Nói là diện thì Ánh không diện bằng ai, nhưng nói là đẹp thì có lẽ Ánh đẹp hơn tất cả các cô gái đẹp. Ô, các bạn gái hãy tha thứ cho tôi ! Khi tôi nói rằng Ánh đẹp hơn tất cả các cô gái đẹp, là tôi muốn nói : các cô gái đẹp mà ông Ngọc-Minh quen biết...

Vả lại, các bạn đã biết rằng ông Ngọc-Minh yêu Ánh đâu phải chỉ vì Ánh đẹp mà thôi.

MÔ HỘI NƯỚC MẮT

Ánh vừa xem đồng hồ thấy 6 giờ 5 thì ông Ngọc-Minh vừa đến trước cửa. Trông thấy Ánh, ông nở nụ cười, nụ cười thân-mặt, tự-nhiên, rất khả ái. Ánh niềm nở đón chào, nhưng cũng không thể nhịn cười thấy ông ôm hai tay một cái gói gì thật to, kềnh-càng, coi bộ nặng nề... Ông bước cẩn-thận lên hè, Ánh vội-vàng đưa hai tay ra đỡ :

— Ô, ông ôm cái gói gì nặng thế ? Xin phép ông cho em đỡ hộ ông...

Nhưng ông nhã-nhặn bảo :

— Ánh cứ để tôi...

Bước vào nhà, ông đặt nhẹ cái gói nặng ấy trên... bàn viết của Ánh nơi cửa sổ. Một gói gần vuông - vức, bọc giấy vàng, và ràng bốn dải xanh thắt phía trên mặt thành cái nơ rất mỹ-thuật. Ông tươi cười quay lại bảo Ánh :

— Một món quà giản-dị để kỷ-niệm tình bạn rất tốt đẹp của chúng ta...

Ánh cảm-động nhìn ông :

— Thưa ông, món gì đấy ạ ?

— Nếu Ánh vui lòng nhận thì nó là của Ánh rồi. Ánh có thể mở ra xem...

Ánh hối-hộp, tháo nhẹ-nhé cái nơ xanh, rút dải xanh, và mở hẳn lớp giấy gói ra : Ô, đẹp quá ! Cái Radio Philip ! Ánh không chẽ-ngự được nỗi cảm-xúc quá mạnh, ngồi gục đầu xuống bàn, khóc...

Ông Ngọc-Minh biết phép lịch-sự, khẽ bước tránh ra. Ông đến nơi bàn khách ngắm mấy cành hoa lay-dơn. Năm phút sau, Ánh lau nước mắt, đứng dậy lại gần ông Ngọc-Minh :

— Em xin cảm ơn ông cho em một món quà tuyệt-mỹ. Em xin phép ông em vào thưa với Mẹ em.

Ánh chạy vào nhà trong. Liền sau đó, Ánh đưa mẹ ra phòng khách, giới-thiệu :

— Mẹ em... Ông giáo-sư Ngọc-Minh, trường Đại-học.

Ông Ngọc-Minh chấp hai tay trước ngực, khẽ cúi đầu :

— Thưa Bác.

Bà già cũng chấp tay trước ngực, cúi đầu đáp lễ.

Ánh vui-vẻ dắt mẹ đến trước máy Radio :

— Của ông Giáo-sư cho đấy, mẹ ạ.

MỒ HỘI NƯỚC MẮT

Bà già quay lại ông Ngọc-Minh mà bà đã nghe con gái bà nói đến nhiều lần rồi nhưng lần đầu-tiên bà mới được biết mặt. Bà nói giọng rất nhò-nhé :

— Ông cho cháu món đồ quý giá quá... Xin cảm ơn ông... Mời ông ngồi.

Bà bảo Ánh :

— Con ngồi đây tiếp ông giáo để mẹ vô coi dọn cơm.

— Dạ.

Bữa cơm khách cũng thường thôi. Nói đúng ra, tuy là nghèo nhưng Ánh rất có thể sắm sửa một bữa tiệc sang trọng hơn để đài ông Ngọc-Minh, nhưng Ánh không muốn thế. Ánh tự bảo : Ở địa-vị của Ánh, phô-trương rền-rang làm gì; những cái lộng lẫy mà mình không có, và không thích-hợp với hoàn-cảnh của mình ? Ông Ngọc-Minh lại là người rất bình-dân, khiêm-tốn, chính-ông ở địa-vị cao sang hơn nhiều mà ông còn thích giản-dị, tự-nhiên, nữa là.. ! Ông đâu có ưa cầu-kỳ. Ấy thế mới là chân thành, mới cao-quý.

Mẹ Ánh ra mời ông Ngọc-Minh dùng cơm. Bà viện lẽ gấp ngày bà ăn chay nên xin miễn-

thú, đề một mình Ánh ngồi tiếp ông. Bữa cơm đậm-bạc nhưng thân-mặt, ngon lành, rất vui-vẻ. Cả hai người đều tự nhiên, không khách sáo, không e-lệ, và trao đổi những câu chuyện bông đùa tao-nhã đầy ý-nhị. Chủ và khách ngồi đối diện vẫn coi nhau là đôi bạn thân yêu, nhìn nhau âu-yếm, chia sẻ cho nhau những món ăn, trao đổi cùng nhau những câu tâm-tình mỗi lúc mỗi nồng nàn, càng nói chuyện càng say mê, càng khẩn-khit...

Nhưng xong bữa cơm, lúc dùng trái cây tráng miệng, và uống trà, ông Ngọc-Minh bỗng đứng tỏ vẻ bối rối... ngượng-ngùng... Những tiếng cười vui-vẻ không còn nữa. Giờ phút hẫu như trở nên nghiêm-trọng. Ánh cũng im-lặng, hỏi-hộp, đoán chừng ông Ngọc-Minh sắp sửa nói gì.. Ánh lo ngại giây phút này lắm. Ánh chỉ sợ ông Ngọc-Minh nói câu ấy ra... câu rất cảm-động, rất rạo-rực, nhưng đối với Ánh... rất ghê sợ... câu nói mà Ánh đã từ chối hai lần cách đây đã năm năm, mà Ánh biết rằng thế nào Ngọc-Minh cũng

MỒ HỘI NƯỚC MẮT

sẽ hỏi lại Ánh một lần nữa, hoặc nhiều lần nữa, hỏi mãi và đợi mãi câu trả lời... Ánh sợ câu trả lời cũng như câu hỏi, và Ánh thầm mong rằng tình bạn thân-yêu trong trắng giữa Ánh và Ngọc-Minh sẽ cứ được giữ nguyên vẹn như thế này trong một thời gian... đừng có câu hỏi ấy vội... đề Ánh đừng có câu trả lời ấy vội.

Ánh bồi hồi, cúi mặt xuống, đợi chờ. Tâm-lý của Ánh bây giờ sao đây mâu-thuẫn thế ?

Đầy xáo-trộn...

Tiếng nói của ông Ngọc-Minh rơi vào giữa một im lặng rao-rực, ông khẽ gọi :

— Ánh !

Ánh ngược mắt nhìn ông :

— Dạ.

— Nếu ngày nay tôi... nhắc lại câu tôi đã hỏi Ánh hôm đầu tiên... cách đây 5 năm,... thì Ánh nghĩ sao ?

Ánh lại cúi đầu làm thính. Một lúc lâu, Ánh đáp :

— Dạ, em chưa dám trả lời.
— Có chi làm trở ngại ?

Ánh trả lời rất nhỏ :

— Dạ, có...
— Mẹ của Ánh ?

— Mẹ em không ngăn cản em một việc gì cả. Em làm chí, Mẹ em cũng tán thành.

— Gia-đình của tôi cũng không ngăn-cản tôi được.

— Nếu ông kết hôn với em, thì em gái của ông sẽ nghĩ sao ?

— Minh-Tú không có quyền gì.

— Chính vì bà Minh Tú không có quyền干涉 cuộc hôn nhân của ông, nên bà ấy sẽ tìm mọi cách khác để phá.

— Tôi sẽ giải-quyết vấn-dề ấy... Dù sao tôi cũng nhất định bảo vệ tình yêu của chúng ta và nhất là bảo-vệ Ánh.

— Em lo cho ông hơn là lo cho em. Minh-Tú sẽ cương-quyết dùng đủ mọi cách để không cho ông thực-hiện như ý muốn. Bà ấy có thể vận dụng tất cả tình-cảm, gia-đình để phá-tan ý-dịnh của ông. Ấy là điều em lo-ngại, nhưng lo-ngại cho ông, chứ phần em thì...

— Phần Ánh thì sao ?

— Nếu em đã quyết định, thì em sẽ chịu đựng tất cả mọi thử thách.. Em sẽ vượt qua các trở ngại.

— Tôi chờ Ánh quyết-định. Còn tôi, tôi tin rằng tôi sẽ dàn xếp cho mọi việc được ổn-thỏa. Tôi sẽ thuyết-phục được em gái của tôi.

— Em biết Minh-Tú nhiều quá. Bà ấy rất kính-nề ông và quý-mến ông. Nhưng chắc chắn bà ấy sẽ không bao giờ chịu khuất-phục ông trong vấn-dề này. Cho nên mặc dầu tình bạn của ông với em rất là sâu đậm, — đã gắn bó lắm rồi, — em vẫn nghĩ rằng thà em hy-sinh hạnh-phúc riêng của em, đề cho đời ông được yên-ồn và đề tránh được sự xích-mích đau lòng giữa ông và Minh-Tú, có lẽ cả giữa ông và họ-hàng thân quyến của ông nữa, còn hơn là...

Ông Ngọc-Minh buồn-bã ngó Ánh :

— Ánh không yêu tôi...?

— Em không yêu ông ?... Ông còn hỏi thế ư ?... Ông chưa hiểu lòng em ư ?

Thấy Ánh rung-rung nước mắt, Ngọc Minh hối-hận, vội vàng xin lỗi :

— Ánh tha thứ cho tôi... Tôi hối Ánh như thế vì tôi đau khổ lắm.

Ánh lẩn lẽ khóc...

Ánh lấy khăn tay thấm những ngăn-lệ chảy tràn xuống đôi má, nhưng càng thấm nước mắt càng tuôn ra. Ngọc-Minh cúi mặt không dám nhìn người yêu. Ông lấy một điếu thuốc, quẹt lửa châm hút, trầm-ngâm một lúc lâu.

Ông gác tàn thuốc, rồi nói :

— Từ nay đến Tết còn mấy tháng nữa, chúng ta sẽ kết thúc bi kịch này. Tình yêu đối với chúng ta không phải chỉ là một vấn-dề tình cảm. Nó sẽ giúp chúng ta thành đạt một cái gì khác, một hành vi vĩ-đại. Không có tình yêu của Ánh, tôi sẽ không làm gì được cả, nhưng với Ánh, chúng mình hai đứa sẽ cùng nhau thực-hiện một lý-tưởng tuyệt vời... Chúng ta sẽ có đủ can-dảm và khôn khéo để san-bằng mọi trở ngại...

— San bằng cách nào ? Em thấy khó khăn lắm. Tình bạn của chúng ta mặc dầu trong trắng và tốt đẹp vô ngần, cũng đã chạm phải một thành kiến gồm ghê. Minh-Tú là một người đàn-bà ngoan-cố, và kiêu-hanh. Bà ấy không thể nào chịu đành

cho ông kết hôn với một kẻ ty-tiện như em...

— Nhưng Ánh ngày nay đâu phải là một người ty-tiện ? Về học-thức, về tư-cách, về nhan-sắc, cả về địa-vị nữa, đã mấy ai hơn Ánh ?

— Ông yêu em, ông quá khen em, nhưng trước mắt bà Minh-Tú, em chỉ là « con Ánh, đây tớ » của bà.

— Năm năm đã qua, chắc em tôi cũng đã nhìn rõ thực-tế hơn. Trải bao nhiêu biến đổi, Ánh ngày nay đâu còn là Ánh ngày trước ? Dù cho Minh-Tú đã có thành-kiến giai-cấp ngoan cố chẳng nữa, ngày nay chắc nó phải thấy rằng thành-kiến ấy hoàn-toàn sai lầm.

Ánh khẽ hỏi, với một giọng hết sức từ-tốn và chân thật :

— Nhưng tại sao ông nhất định muốn kết hôn với em ?... Năm năm qua, em đã do-dự... Hạnh-phúc diêm-tuyệt mà ông đã đem đến tặng em với một lòng yêu thương bền-bỉ vô-cùng cảm-động, em đã không dám nhận bởi vì em có đôi chút tin-tưởng rằng thời-gian sẽ xoa nhòa được hình-ảnh của em...

Em vẫn kính-phục ông hoàn-toàn, quý-mến ông khôn xiết, và yêu ông... tha-thiết yêu ông... nhưng em thấy nếu là tình bạn thì là một tình bạn thiêng-liêng, cao-quý và xinh-dep vô-n感恩, mà nếu là tình-yêu, thì...

Ánh buồn-bã cúi mặt xuống, nói rất khẽ :

— ... một tình-duyên vô-vọng !

— Với tôi, Ánh ạ, đây là tình-yêu duy-nhất, đẹp hơn tất cả các tình yêu... Và tôi không thất vọng. Năm năm qua, tôi chờ đợi... Tôi chờ đợi một câu của Ánh, một câu thôi. Và tôi tin tưởng luôn luôn rằng Ánh sẽ không nỡ đề tôi đau khổ... Tôi sẽ chịu đựng đau-khổ đến cùng với Ánh, vì tôi biết Ánh yêu tôi...

— Em làm phiền lòng ông nhiều lắm. Ông tha lỗi cho em...

Ánh ngã đầu xuống thành ghế, khóc nức-nở. Ngọc-Minh cũng không cầm được ngăn-lệ. Nhưng ông muốn tỏ ra can-dảm trước mọi thử-thách, vì dù sao ông cũng là đàn ông và ông tin chắc nơi lý-tưởng tốt đẹp của ông. Ông

lấy khăn lau mắt, rồi châm thuốc hút.

Ông khẽ gọi :

— Ánh ạ.

— Dạ.

— Tôi cảm ơn Ánh đã cho tôi đến thăm Ánh lần thứ nhất trong căn nhà mới và xinh-xắn này. Chúng ta gặp nhau hôm nay ở đây, đáng lẽ phải vui. Lúc nay hai đứa mình vui lắm. Việc gì khởi đầu hoan-hỷ thì kết cuộc cũng sẽ hoan-hỷ... Thôi, khuya rồi, tôi về để Ánh nghỉ...

Ngọc-Minh đứng dậy, Ánh cũng đứng dậy :

— Em cũng hy vọng thời-gian sẽ giải quyết hết thảy các vấn đề. Chúng ta đã mất nhiều thì giờ vì những thắc-mắc... Định-mệnh sẽ thanh-toán tất cả. Dù hạnh-phúc, hay đau khổ, em cũng sẵn-sàng đón nhận.

— Một tình-yêu tốt đẹp chỉ có thể đem lại Hạnh-phúc mà thôi... Ánh có tin như thế không ?

— Dạ, Em cũng tin như thế.



Ánh không ngủ được. Bốn giờ sáng rồi, Ánh hãy còn thao-thức trên giường.

Ông Ngọc-Minh chưa thông cảm được hết những suy-tư của Ánh. Tất cả những câu chuyện của Ánh nói với ông từ trước đến giờ đều chân-thật, và tình yêu của Ánh đối với ông rất là thanh-

cao, cảm-động. Nhưng làm sao Ánh quên được Hoàng, tình yêu thứ nhất, và tình yêu chân-chính nhất ?

Lại quá ! Mỗi lần gặp ông Ngọc-Minh, hầu như Ánh bị hoàn toàn chi-phối bởi Lý-tưởng say-mê tuyệt-vời của ông, nhưng trong khi đau-khổ một mình, nhất là trong đêm khuya thanh vắng, hình-ảnh của Hoàng lại hiện ra như an-ủi cuối cùng. Hình-ảnh khiêm-tốn của một thanh-niên nghèo không có lý-tưởng nào khác hơn là một hạnh-phúc giản-dị trong diệu-hiền và yên-tĩnh, thích hợp với địa-vị, với hoàn-cảnh, không cần ai ghét, không sợ ai chê.

Ngọc-Minh từ trên cao-nghiêm lộng lấy đà bước xuống đến Ánh, cạnh Ánh. Nếu Ánh trao bàn tay cho ông, Ánh sẽ không còn ở đây nữa. Ánh sẽ được nâng lên một hạnh-phúc huy-hoàng, nhưng sẽ không tránh khỏi những bóng đèn mờ mịt của ghen ghét, ganh-tý, dèm pha.

Ánh không có tham-vọng cao xa. Chính vì thế, nơi chân trời rạng rỡ sắp hừng-lên vùng thái-dương của diễm-phúc, Ánh đã thấy két từng làn mây đen.

Tội-nghiệp Hoàng ! Ánh cô-độc, nhìn kiém Hoàng khập-chân trời mơ-tưởng, không thấy Hoàng đâu !

(còn nữa)

KÝ GIA?

THUẬT TRƯỚC

*Tết - Xuyên

(Tiếp theo P. T. số 80)

« **T**HỦ xét xem trong bọn ấy, thực không có một tay Tây học nào, không có đến một người biết tiếng Lang-sa. Khởi thủ là bọn Phan-bội-Châu, là một bọn ngụy nho. Bọn ấy thấy nước Lang-sa sang đây, dụng nhân tài một cách mới, đã là một sự thiệt cho họ xưa nay chỉ biết lấy có mấy chữ CHI, TỒ, làm thang mây lên chốn công đường...

« Lẽ rõ ràng như vậy, đứa trẻ con cũng phải hiểu ra, phương chi cả nước có đâu lại đều như bọn Phan-bội-Châu, mà còn mơ màng việc vô-lý.

« Còn như lũ Tây-học ta, phải dùng hết chước mà tỏ ra rằng không phải đồ bội-nghĩa, để cho các quí quan chớ reo vạ những tiếng oan.

(Trích bài : « Phương châm — Góc lận » — Đ. D. T. C. số 2 ngày 22-5-1913).

« Ví thử có đem trái phá mà triệt được hết người Lang-sa ở đây thì chỉ trong 15 bữa, thủy quân đem sang đóng chặt các cửa biển, đập phá mới tuôn cho một giờ thì cả nước tan ra gio.

Trong *Đông-Dương Tạp chí*, ông Nguyễn-văn-Vĩnh tuy đã có phạm vào một việc làm vô-ý-thức là thỏa-mạ những nhà ái-quốc tiền phong chống Pháp, bằng bạo-động, song đời chánh-

KÝ GIẢ THỦA TRƯỚC

trị của ông cũng có một vài điều còn ghi lại, nêu cao lòng can-dảm trong con người ký giả của ông.

Ông ham mê những tư-tưởng dân-chủ của các triết-gia Pháp hồi thế-kỷ XVII nên ông đã dịch hai cuốn *Contrat social* của J.J. Rousseau và *Esprit des lois* của Montesquieu từ năm ông mới 17 tuổi. Khi đứng tuổi rồi, ông gia-nhập chi-hội « Nhân Quyền » của Pháp tại Hà-nội. Ông là người Việt-Nam đầu tiên có chân trong hội này. Và khi cụ Phan-Chu-Trinh bị Pháp đầy đi Côn-Đảo, ông Nguyễn Văn-Vĩnh có can-dảm ký vào đơn đòi trả quyền tự-do cho Cụ (hồi ấy gọi là *xin ân-xá*, song cụ Phan không có tội gì mà ân-xá). Ông đã ký tên bên cạnh tên 4 người Pháp đều là hội-viện Hội « Nhân-quyền », trong số này có ông E. Babut, một ký giả Pháp có tư-tưởng rộng rãi, sống ở Việt-Nam lâu năm cho đến sau các biến-cố, hồi 1950 cũng còn ở Đà-lạt, không biết bấy giờ ra sao.

Ông Vĩnh dám đứng cạnh

4 người Pháp binh-vực cụ Tây-Hồ, đó là một hành-vi đáng khen.

Ông còn một diềm nữa đáng chú ý trong đời làm báo của ông là ông dám công khai binh-vực chánh-kiến của ông. Hồi đó là sau cuộc Âu-châu đại-chiến (1914-18), Tổng-thống Wilson tuyên bố quyền tự-quyết của các dân-tộc, ông Nguyễn-văn-Vĩnh bèn dùng ngòi bút và tờ báo mà viết bài yêu cầu Pháp cho 5 xứ ở Đông-Dương được tự-trị.

Sau này, vào khoảng 1930, khi ông Phạm-Quỳnh xin với Pháp ban cho Việt-Nam một Hiến-pháp theo chế-độ quân-chủ, ông Nguyễn-văn-Vĩnh thấy Thực-dân Pháp vẫn núp sau triều-dinh Huế mà cai-trị trực tiếp dân Việt-Nam, lại trút hết trách-niệm lên chế-độ Nam-triều, ông bèn chủ-trương thuyết trực-trị, đòi hủy bỏ chế-độ vua, quan đã quá mục-nát. Thuyết trực-trị của ông không có gì đáng tán-thành vì nó dâng hết quyền bính, vào tay Thực-dân, song ông Vĩnh là người ký-giả đã giám-nó-thắng chánh-kiến của ông, dù có dụng

KÝ GIẢ THỦA TRƯỚC

chạm đến nhóm vua quan ở Trung-kỳ.

Chủ-trương thuyết trực-trị, muốn người Pháp làm « quan thầy » duy nhứt, và một thứ « quan thầy » có trách-nhiệm hẳn hoi, có điều là ông lại không có óc quá nô-lê đến nỗi muốn thành người Pháp như tâm-trạng chung của phái thương-lưu trí-thức hồi bấy giờ: ông được Pháp đề-cử 2 lần cho ông được Bắc-đầu bội-tinh (danh-vọng lớn nhứt ở Pháp) mà cả 2 lần ông đều từ-chối. Ông Nguyễn-văn-Vĩnh đã có tiếng là lèn Toàn-quyền, Thống-sứ như đi hứng gió hò-giơm, song ông là người thực-tế, nhìn vào những quyền-lợi thiết-thực hơn là hư-danh. Ông là một người nặng óc kinh-doanh và ông đã từ-trần trong một cuộc kinh-doanh lớn, không thành, mà chúng tôi sẽ nói-tới..

Xin hãy trở về cuộc đời của ông từ hồi niên-thiếu đà.

Thành công nhờ giỏi tiếng Pháp

Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1882, ông Nguyễn Văn Vĩnh

vào học « Trường Thông-ngôn » ở Hà-nội hồi 19 tuổi. Đây là một trường dạy tiếng Pháp chuyên đào tạo thợ kỹ-tòa-sứ (tỉnh-trưởng). Trường có cái tên là « Ecole des Interprètes » vì hồi đó các viên-thợ kỹ-hành chánh có nhiệm-vụ cốt-yếu làm thông-ngôn giữa dân-chúng và các công-chức Pháp chiếm hết các công-tác trọng-yếu trong các sở.

Bốn năm học xuất-sắc, lúc thi ra làm bài hay hơn hết, nhưng các vị giám-khảo bàn với nhau không-nên có một « thầy-thông » non-trẻ quá, trông như cậu bé-con (vì mới 14 tuổi) trong khi các « thông-ngôn, kỹ-lục » khác đã-tới tuổi thành-nhanh. Ban giám-khảo bèn đánh rớt Nguyễn Văn Vĩnh và bắt học thêm 4 năm nữa, chờ đến 18 tuổi mới cho tốt-nghiệp.

Nhờ học kỹ, học gấp hai-ké khác, ông Vĩnh rất giỏi Pháp-văn. Năm 17 tuổi ông đã dịch Rousseau, Montesquieu.

« Thầy Thông » Nguyễn Văn Vĩnh ra trường phục-vụ tại các tòa-sứ Lào-kay, Kiến-An (Hải-phòng), Bắc-Ninh rồi sau

cùng, tòa Đốc-lý Hà-nội tất cả trong 4 năm trời.

Năm 1905 ông xin nghỉ việc, tham gia hoạt-động của hội Trí Tri rồi Đông-kinh Nghĩa-thục, những mong đồng-bào nhớ ánh sáng của học-văn mà có thể tiến bộ bằng người.

Đang trẻ tuổi hăng hái, ông diễn-thuyết rất nhiều và nhờ đã đọc nhiều sách, thâu thập được cái vốn trí-thức phong-phú, ông diễn thuyết rất hay, thu hút được nhiều thính giả.

Năm 1906, nước Pháp mở cuộc đấu xảo ở Marseilles ; ông Nguyễn-văn-Vĩnh vì giỏi tiếng Pháp, được cử đi dự đấu xảo cùng một phái đoàn VN: gồm có các ông Phạm-Quỳnh, Trần-Trọng-Kim, Nguyễn-hữu-Phúc, Đỗ-Thận, Đào Huống-Mai.

Khi ông ra đi, ông có viết « Nhứt-ký » với những câu văn quoc ngữ ngây ngô, xen vào những bài thơ không có gì xuất sắc nhưng đã biếu-lộ con người biết quan-sát và có tánh thực tiễn.

Trước hết ông khai mào rằng :
Mơ-màng qua đất Âu-la,
Ngó xem một ít nào là văn-minh.

Xem sao lại kẽ hơn mình ?
Thứ xem con Tạo có tình gì
chẳng ?

Còn: tàu đưa ông từ Hải-phòng vào Sài-gòn và đây là ít câu thơ tíc cảnh khi ông thăm đất Bến-Nghé :

Một hồi quanh-quất bơ-vơ,
Thăm rờ một lát, ngắn ngo tìm
dường.

Địa đồ mua lấy một trương,
Tỉnh thành lầu các phố đường
phân minh.

Xe hòm (1) ngồi tựa dinh-ninh
Qua cầu sông Mới, qua hình
đ'Adran.

Mây chiều vừa có bóng trăng,
Hết do chợ chinh, lại dành
Cát-na (Catinat)

Gồm nhà giấy thép to, cha !
Giống thay vườn cảnh ngã ba
đầu đường.

Rời Saigon vào Chợ-lớn, ông
cũng có những câu thơ cảm
khái sau đây :

Đồng-bào gắn bó một, hai,
Rời chân Chợ-lớn, một vài giờ
chơi.

Trong mà gan quặn, ruột sôi,
Đất nhà rành mạch, của người
đinh cơ.

(1) Xe hòm là xe hơi mui
kiển.

Quan minh cai-tri sờ-sờ,
Lợi dân không biếc, dân nhở
ai trông ?

Người Nam khổ rách, đầu
không,

Chú Tàu đâu đến, định trong,
định ngoài,

Bán nem cho chí thuyền-chài,
Cu-li, cũng phải dụng tài « chú
duối »

Người Nam bán ngược, bán
xuôi,
Nước rìng cây núi để nuôi miệng
người.

Đời viết báo, dịch sách

Trên đây là mấy đoạn ký-sự
bằng thơ của Nguyễn-văn-Vĩnh
mà chắc hẳn bạn đọc đã thấy
ngán rồi, chúng tôi khỏi trích
thêm nữa.

Sang Tây dự đấu xảo, năm
1907 ông Vĩnh về nước.

Lúc ấy tại Bắc-kỳ đã có tờ
« Đại Nam Đồng Văn nhật báo »
của một người Pháp, báo này
sau đổi tên là « Đăng Cờ Tùng
báo » có thêm một phần chữ
Pháp lấy tên là « Tribune Indo-
chinoise » giao cho ông Vĩnh viết
hết. Ông ký nhiều bút hiệu khác
nào: Tân Nam Tử, Mũi-
Tết-Tử, Tông-già, Lang-già và cây

bút của ông cũng đội lốt phu
với một tên rất « đàn bà
gái »: Đào Thị Loan, ký d
mục « Lời Đàm Bà ».

Mới bước vào làng báo,
đã thiết tha mong mỏi đem
thuật Tây-phương mà mở m
sự hiều biết của đồng-bào. C
dịch tác phẩm của Molière,
tor Hugo, Balzac, La Fonta
ra tiếng Việt, và nhứt là hai c
Contrat Social, Esprit des lois
tư-tưởng dân-chủ tiến-bộ.

Ông cõi động mở một
dịch sách ; buồi nhóm đầu
hội-quán Hội Trí-Trí có đến
người tham dự. Nhưng việc
không đi tới đâu.

Ông say-mê văn-hóa Pháp
nỗi năm 1919 ông lên sân k
nhà hát Hanoi, đóng một
trò trong 2 vở hài kịch « B
tưởng » và « Trường-giả học
sang » của Molière do c
ông dịch ra quốc-văn.

Sau « Đăng Cờ Tùng B
ông Nguyễn-văn-Vĩnh được
Schneider mời làm chủ
« Đông-Dương Tạp Chí »
buổi đầu, như chúng tôi đã
chỉ nhầm mục-đích trấn-
nhân-tâm sau vụ ném bom
Hanoi.

KÝ GIẢ THỦA TRƯỚC

Giai-đoạn này qua rồi, ông Nguyễn-văn-Vĩnh cỗ gắng dùng « Đông-Dương Tạp-Chí » làm cơ-quan phò-biển văn-chương và học-thuật Pháp. Có người cho rằng công-tác này chỉ tuyên-truyền cho tư-tưởng Pháp, nhưng không ai cãi rằng nó có giúp phần nào cho sự-học-hỏi của người Việt-Nam hiểu-học.

● ĐI TÌM VÀNG Ở LÀO

Ông Nguyễn-văn-Vĩnh đã hưởng một thời toàn-thịnh trong đời làm báo của ông. Đó là hối ông chủ-trương tờ « Trung-Bắc Tân Văn », và « L'Annam Nou-

veau ».

Không phải nhờ báo bán-chạy, mà chỉ vì hai tờ này đã được chánh-phủ Thực-dân nâng đỡ. Cả Toàn-quyền và Thống-sứ đều nề ông. Nhân-thể-lực ấy, ông vay tiền nhà-băng để khuếch-trương nhà-in, đón ông Đ.V. một kỹ-sư Án-loát, về cộng-tác. Nhờ có nhà-chuyên-môn này ở bên Pháp mới vẽ, có những sáng-kien-mới, dám cải-cách mạn-i, mà nhà-in « Trung-Bắc » đã tiến được những bước dài, có thể so-sánh với các nhà-in Pháp mà không-xấu-hỗ.

(còn nữa)



* Con số nhất định : 1089

(của Ô. Phêm-trọng-Thủy, Trưởng Công-giáo, Pétrus-Ký, Lộc-Ninh...) Cứ lấy 3 con số nào cũng được, miễn là đừng giống nhau hết cả ba, không cần số giữa là số 2, hoặc là do hai số kế cận thành.

Cứ đổi ngược lại mà trừ, xong lại đem số còn lại mà cộng với số đổi ngược của nó, là tìm thấy 1089, (số nhất-định).

Ví dụ : 887. Trừ : 887 - 788 = 099

Cộng : 099 + 990 = 1089

712. Trừ : 712 - 217 = 495

Cộng : 495 + 594 = 1089

v.v...

* Phan-Minh-Thùy...

« Bài thơ của tôi được đăng trong tạp-chí Phô-Thông số 79 nhan-de là « Con Rày », tôi ký tên là Phan-Minh-Thùy, nhưng nhà báo in lộn là Thân-Minh-Thùy. Vậy xin làm ơn đính-chính cho...»

PHAN-MINH-THÙY
(Hòa-Vang)

LỜI TÒA SOẠN : Yêu-cầu quý bạn nào gởi bài về tòa báo vui lòng viết bài và tên họ, địa-chỉ, thật rõ-ràng, đừng viết thoa. Chúng tôi rất tiếc sẽ không đăng những bài, bắt-cứ bài-gì, hoặc Thor hay truyền, mặc-dầu có giá-trị, mà chữ viết đọc không được, hoặc tên họ, địa-chỉ, không ghi chép rõ-ràng. Mong các bạn thông-cảm cho. Đa tạ.

* Thay áo trên bãi biển Vũng-Tàu...

(của bạn Như-Minh, Thủ-khoa-Huân, Vũng-Tàu)

... Sáng nay tôi đọc « Mở hôi nước mắt » số 79, tôi đọc đến một đoạn mà cô Ánh của ông Ngọc-Minh thay áo ngắn trên bãi biển Vũng-Tàu. Thưa ông, theo tôi tưởng thì Vũng-Tàu của chúng

tôi đã có « nhà thay áo tắm » từ lâu. Thế sao cô Ánh không vào nhà tắm mà thay áo dài có phải kín đáo hơn không ? mà lại thay ~~giữa~~ trót... giữa bãi biển... trước mắt du khách mà nàng không mặc cờ sao ?

● ĐÁP : Nếu bạn đọc kỹ thì thấy cô Ánh có đeo xu-chiêng. Bạn Vũng-Tàu, chắc hẳn ngày thường thấy trên bãi biển nhiều bà -cô, người ngoại-quốc cũng như người Việt-nam, chỉ đeo xu-chiêng vừa đủ che kín bộ-ngực, đè tắm, không cần mặc may-ô. Trên bãi biển nào cũng thế cả. Cô Ánh đã có đeo xu-chiêng, cô ngồi tắm ngoài bãi cát, vẫn lịch-sự như thường. « Nhà thay áo tắm » trên các bãi bờ, chỉ để dùng cho những người muốn thay hẳn áo quần trước khi xuống tắm, hoặc cởi hết đồ ướt ra sau khi tắm xong, để mặc đồ khô vào. Nhân tiện đây, xin mét cho bạn biết rằng các « nhà thay áo tắm » trên bãi biển Vũng-Tàu đều khai nồng-nặc mùi nước t... ! Đã có nhiều người ngoại-quốc vào dấy để thay đồ ướt, vội vàng bịt mũi chạy ra, dành nǎm phơi nắng trên cát một lúc cho khô áo quần vậy.

Nếu nhà chức trách Vũng-Tàu chịu khó ghé vào dấy xem một tí, thì có lẽ sẽ ít « mặc cờ » cho người Việt-Nam mình hơn là cô Ánh đeo xu-chiêng mặc áo bà-ba ngồi hóng gió. Vệ-sinh công-cộng là một trong những yếu tố cần-thiết trong thời buổi văn-minh.

Thỏa-mãn... và không thỏa-mãn...

(của ông Huỳnh-văn-Điệp, nhân-viên T.D.C. Đô thành)

... Nói cơ-quan tôi làm việc đã viết nhiều thư trả lời cho dân-chứng bằng câu mở đầu « T. Đ. C. rất tiếc không thể thỏa-mãn lời thỉnh cầu của Bà... »

Nhận thấy câu văn hơi « trái tai », tôi đề-nghị nên sửa lại cho xác-nghĩa : « T. Đ. C. rất tiếc không thể chấp-thuận... hoặc làm vừa lòng... Bà... » Vì theo thiền-ý của tôi, bà nào đó xin một việc thì bà ấy được thỏa mãn, hay không được thỏa mãn, chứ

tại sao T. Đ. C. thỏa mãn hay không thỏa mãn... lời thỉnh-cầu của bà ?

Tất cả không ai nghe tôi, cho rằng dùng câu như tôi « Khi đọc nghe không kêu », họ bảo dùng như họ mới « yễn-chương », v.v... Vậy xin cô D. H. cho biết ý-kien, vì cô là người vô-tu nhát và có uy-tín nhất...

● ĐÁP : Thỏa : vừa lòng. Mãn : đầy đủ. Thỏa-mãn, Tình-tử : hoàn-toàn vừa-ý theo sự mong-ước của mình, (satisfait). Động-tử : Làm thỏa-mãn (satisfaire).

Thí dụ : 1) Bà ấy thỏa-mãn vì đơn của bà đã được nhà cầm-quyền chấp-thuận.

2) Chúng tôi rất tiếc không thể làm thỏa-mãn được đơn thỉnh-cầu của bà... (satisfaire à votre demande...)

* Nhờ cánh Air-France...

Tâm sự Paris nhân Diệu-Huyền.

Làm cho mơ-ước đâm sinh-viên !

« Mình ơi » tình-tứ hơn người tục,

« Chàng Tuấn » tài-hoa phải khách Tiên ?

« Một giấc mơ hoa » vòn bướm mộng,

Hai giờ « Nước mắt » kết tơ-duyên.

Trao thương trao mến về muôn dặm,

Nhờ cánh Air-France... đến Diệu-Huyền !

THÚY-HẠNH (Paris)

● Mến họa

Nghe gió mây xa gọi Diệu-Huyền

Ngỡ mình bay bồng tút Đào-viên !

Tài hoa đất Pháp còn lưu khách,

Non-nước miền Nam đã hết Tiên !

Hiu-hắt Văn-chương đầy huyết hận

Bé-bèng tâm-sự chán nhân duyên.

Muôn vần cảm-kích câu an-ủi

Vò-võ năm cảnh chiếc độc huyền !

D.H.

★ Phò-Thông ra Hải-ngoại.

(của bạn Lê-minh-Diệu, V.N.S. Chi-Lăng II HQ 08 USN Base Philadelphia USA)

... Vì công vụ nên tôi phải đi xa không được tiếp tục mua báo P.T. để đọc, và tôi muốn sau này được liên tყo đừng bị thiếu một số nào khi tôi về nước. Vậy, thưa ông, có thể đề dành tại Tòa báo độ năm bảy tháng khi tôi trở về nước đến Tòa báo mua lại được không ? Vì ở nhà tôi mỗi lần nửa tháng cũng có gởi Phò-Thông qua cho tôi, nhưng lầm số cũng bị mất. Thú thật với ông nhiều khi ở nhà gởi qua được một số mà tôi chỉ được coi qua vài bài rồi nó bị chuyển dần từ tay này đến tay khác, cuối cùng lạc mất...

★ « Giận nhau » của Nguyễn-Xuân-Huy hay của Trần-văn-Khê ?

(của bạn Song-Diép, 69 Thống-Nhất, Phan-Rang)

... Nguyễn từ lâu tôi có bản nhạc « Giận nhau » của Nhạc-sĩ Trần-văn-Khê do nhà xuất-bản « An-Phú » phát hành, trong bản nhạc đó có đề « Nhạc và lời của Trần-văn-Khê ». Hôm vừa rồi tôi có mượn được Quyền « Nhà văn Hiện đại » của Vũ-Ngọc-Phan ở chương nói về Nguyễn-Xuân-Huy tôi lại thấy nhà phê-bình Vũ-Ngọc-Phan lại cho bài « Giận nhau » là của « Nguyễn-Xuân-Huy ». Vậy xin cô làm ơn nói rõ bài thơ « Giận nhau » của Nguyễn-Xuân-Huy hay của Trần-văn-Khê ?

Kèm theo đây tôi chép nguyên bài « Giận nhau » của Nguyễn-Xuân-Huy mà nhà phê-bình họ Vũ đã trích ra và in ở « Nhà văn Hiện đại »:

GIẬN NHAU

Hôm nọ em biếng học
Khiến cho anh bất bình
Khẽ đánh em cái thước
Vào bàn tay xinh xinh
Anh nhei em « biếng lười,
« Rắn mặt » cùng « khó dạy »

Rồi lệ em chan hòa,
Rồi lòng anh tê-tái...
Giận anh, em ủ rũ
Từ hôm đó mà đi
Anh hỏi : em không đáp
Anh cười, em ngoảnh đi
Chơi « Đi trốn đi tìm »
Em không chơi với nữa,
Khăn áo em đang thêu
Cho anh, em bỏ dở,
Hôm nay em đã cười
Nũng nịu đến « xin lỗi »
Được thế anh làm cao
« Sao em không giận mãi ? »

(Trích trong « Nhà văn Hiện-đại »)

Trị Thận Duy Nhất chỉ có :

THUỐC ĐAU LƯNG HỒNG - NGUYÊN



CHUYÊN TRỊ : Các chứng thận suy, đau thắt ngang lưng, đau xương, nhức gân, tay chân nhức mỏi. Có công dụng sanh tinh bồ thận, bền bỉ dẻo dai, các giới đều công nhận và khen tặng.

Đông Dược-Sỹ kiêm Đông Y-Sỹ
Bà DƯƠNG - XUÂN - LANG

Nhà thuốc và phòng mạch :
246, Nguyễn-Hoàng — CHOLON
Mỗi hộp 2 viên giá 20\$. Các tiệm thuốc Bắc đều có bán.



ĐÁP BẢN

* DIỆU - HUYỀN

* Ông Lê văn Lượng , Phan-rang

Muốn đổi tên cho người em, ông có thè gởi đơn lên ông chánh lục sự Tòa Sơ-thẩm nơi sinh đẻ của em ông. Nếu người em chưa đến tuổi trưởng thành thì cha, mẹ, hoặc chú, bác, anh, phải đứng đơn đề xin. Trong đơn ông phải nói rõ rằng Lê văn N. và Lê văn M. *cũng là một người*. Tiền án phí độ 450\$. Với bản án đó, đương sự có thè xin đổi tên mới trong các giấy tờ cần thiết.

* Bạn L.D.A. Quảng-Trị

- Chức-vụ Chưởng-Ẩn (Chancelier) trong các tòa Đại-sứ, các sứ-quán (gọi là Chancelier diplomatique) là phụ-tá trong công việc của Đại-sứ, kiêm-diểm các văn-kiệm, giữ con Dấu và đóng dấu trên các văn-kiệm, thay thế Đại-sứ trong các việc về Pháp-lý. Ngang hàng với chức-vụ Chánh-Lực-sự trong Tòa-án.

- Chancelier de l'Echiquier = Bộ-trưởng Bộ Tài-Chính của Chính-phủ Hoàng-gia Anh.

* Ô. Mã-Trung, Trưởng Sư-phạm, Vĩnh-Long

« Hiện-sinh chủ-nghĩa », đó là chứng-bịnh của những tâm-hồn suy-bại do các vi-trùng của thời-loạn làm cho lở-lói, mục-nát, và tàn-phế. Hầu hết đều là những tâm-hồn còn non-nớt, kém

ĐÁP BẢN BỐN PHƯƠNG

ý-chí phẫn-dẫu, kém kinh-nghiệm của đời sống đấu tranh. *Tự nó sẽ bị tiêu-diệt và sẽ bị đào-thải bởi thực-tế xã-hội*, không cần phải có biện-pháp chặn đứng nó lại.

* Bạn Ngọc-Thanh, 115 Thống-Nhất, Đà-nẵng

— Hiện nay trong nước ta không có trường hàm-thụ dạy về môn kế-toán, và môn Hán-văn.

— Tự-diễn Việt-Pháp-Anh, bây giờ có nhiều lầm. Chúng tôi không thể chỉ cho bạn là quyền nào có giá-trị hơn, hoặc đầy đủ hơn quyền nào. Bạn đến tiệm sách tự-lựa chọn thì hơn.

* Bạn Hoài-Thu, Quảng-ngãi.

« Bạn tri-kỷ », là bạn biết mình, hiểu mình hơn ai hết. Bạn thân-thiết nhất của mình.

* Bạn Ngô-dinh-Phước, Bồng-Sơn

José Rizal không phải là một nhà anh-hùng Phi-luật-Tân. Ông là một nhà Thơ-nhà Văn, đầu thế-kỷ XX, sang ở Espagne, viết thơ và tiểu-thuyết bằng tiếng Espagnol. Ông đã viết sách hô-hào Tự-do và độc-lập cho xứ sở của ông là Philippines. Một vài tác-phẩm nổi danh nhất của ông là: *Philippines Dentro de Cien Anos (Phi-Luật-Tân trong một Thế-kỷ)*. Trong sách này ông đã đoán trước rằng người Mỹ sẽ làm bá-chủ Thái-bình-dương ; *Noli Me Tangere* là một tiểu-thuyết xã-hội trong đó ông đã-kích các mê-tín dị-doan của dân tộc Phi-luật-Tân, và những tệ-lậu, bạo-tàn của bọn quan-liêu xứ ông.

José Rizal không phải là một nhà Bác-học, Khoa-học, Y-học, diêu-khắc-giá, v.v... .

* Bạn Lưu-Lệ, Vĩnh-Long

— *Quá-trình* = nghĩa đen: con đường đã đi qua. Nghĩa rộng: giai-doạn đã trải qua.

— Ăn và ngủ nhiều là một trong những nguyên-nhân của sự phát-phì. Nên kiêng đồ-mỡ và các món ăn béo, thường đi bộ, tập-thể-thao. Không cần đi Bác-sĩ.

★ **Bạn Phạm văn-Đức, Tư-chánh Quảng-ngãi**

Lễ Phật-Đản từ trước ở Việt-Nam và Tàu, theo thông-lệ
vẫn cử-hành ngày **8 tháng 4** theo lịch Trung-Hoa. Bắt đầu từ
năm nay, Phật-lịch 2506, Hội Phật-giáo V.N. sửa lại ngày **15-4** cho
đúng Phật-lịch, và phù-hợp với ngày Phật-đản Quốc-tế, theo quyết-
định của Đại-Hội Phật-giáo Thế-giới tại Phnom-Penh tháng 11-1961.

★ **Ô Nguyễn xuân-Sơn, Sadéc.**

• Ngày 7-2-1941 — Ngày thứ sáu, 12 tháng Giêng, năm
Tân-Tị

• Rằm tháng Giêng Canh-thìn — Ngày thứ Năm 22-2-1940,

★ **Cô Lê thị Cẩm-Châu, cư-xá Đô-thành.**

Hạnh là một loại cây bên Tàu cùng một giống với cây Mận,
cây Mơ của xứ ta. (Loại Mận chua ở Bắc-Việt và Đalat có
nhiều, chứ không phải loại « Mận » ngọt trong Nam mà người
Bắc gọi là quả Roi).

Hoa *Hạnh*, tức là hoa cây *Hạnh*, cây Mận, Hoa nhỏ và
trắng, giống như hoa Mai, chứ không phải « màu đỏ và to như
hoa Thuột dược ».

★ **Ô. Nguyễn-Mỹ-Tế, Giáo-viên, Đà-nẵng.**

Vàng mà các dân-tộc thời xưa dùng làm các đồ nũ-trang,
hoặc đúc tượng (Chàm, Khmers, Hy-Lạp, Egyptiens, Assyriens, vv)
đều là vàng nguyên-chất (or brut) ít khi pha-trộn với các kim-
khí khác. Họ chưa có những phương-tiện khai-thác các mỏ vàng,
nhưng vàng đã xuất hiện rất nhiều trên các sườn núi có thạch-anh
(quartz), hoặc trên các bãi cát hai bên các con sông từ núi cao
chảy xuống, dưới hình thức những vảy và những hột lấp-tắm
lẫn lộn trong cát.

• Truyền thuyết nói rằng người Chàm cất vàng, giao cho
một ông Thần của họ giữ, hễ ai đến nói đúng tên của vị Thần
thì sẽ lấy được, — là hoàn-toàn thuộc về dí-doan.

★ **Ông bạn ký tên « một Người Điên »
Bệnh viện Hué.**

Các hiệu sách lớn của người Việt-Nam ở Saigon, đường Lê-
Lợi, như *Thu-Tâm*, *Nguyễn-Trung*, *Khai-Trí*, v.v... nhà sách *Xuân-*
Thu ở đường Tự Do, đều có bán các sách học tiếng Pháp, tiếng
Anh và tiếng Đức. Hiệu sách *Bookshop* ở Passage Eden chuyên
bán các loại sách Anh Mỹ.

★ **Ô Đào-anh-Tùng, B. P. No 43, Pakse (Laos).**

Mấy số-P. T. liên tiếp vừa rồi đã có đề-cập đến đại-cương
các cấp bực trung-đại-học Việt-Pháp-Mỹ. Khi nào có những chi-
tiết đầy đủ hơn nữa, chúng tôi sẽ trình-bày. Xin ông lưu ý rằng,
sinh-viên Việt-Nam có bằng cấp Tú-tài II muốn xin vào các
trường Đại-học Pháp, hoặc Anh, Mỹ, Đức, v.v... thì trước nhất
là cần phải có căn-bản Pháp-ngữ, hoặc Anh, Mỹ, Đức-ngữ tương
đương với Tú-Tài các nước kia. Tú-tài Việt mà không có khả-
năng ngoại-ngữ thích-hợp sẽ không có giá-trị đối với các trường
Đại-học Ngoại-quốc.

Bạn Hoàng-Thạch, Ninh Hòa.

Ngủ nghĩen rằng không phải là một chứng bịnh.

★ **Ô. H. ngọc-Anh . 4A Ng-trường-Tộ, Nha-Trang**

• *Nouveau Larousse Universel* chính là Larousse Universel
cũ được tái bản, 2 quyển, đóng bìa cứng. 2188 trang. Ông có
thể hỏi thẳng nhà sách Larousse gởi ông Edition mới nhất.

• Trụ-sở chính các cơ-quan quốc-tế, phần nhiều ở tại
Trụ-sở Liên-hiệp-quốc, hoặc ở New York, Suisse, Paris,... Chúng
tôi sẽ ghi rõ các địa-chỉ.

★ **Cô Hồng-Sương, Gia-dịnh**

Trong tất cả các quyền sách lịch-sử Đệ-nhị Thế-chiến mà
chúng tôi đã được đọc, không thấy sách nào nói đến vụ « *Les
canons de Navarone* » mà người ta đã quay phim và chiếu tại
Saigon trong mấy tuần trước. Chúng tôi cũng không thấy đảo

Navarone trong các quyền Địa-dư đầy đủ nhất xuất bản năm 1960. Chúng tôi cũng không biết địa-chỉ các nhân-vật trong phim : Milles, Brown, Maria, Andrea, v.v...

* Ô. bạn vô danh ở Huế.

Trong 4 câu thơ Đức, (PT 79), những chữ có dấu *tréma* nhà in không có, đành phải in không dấu. Một chữ R in lộn thành S một chữ F lộn thành P.

* Ông L.v Tri Quảng-ngãi.

Những chuyện thần-thoại Hy-Lạp về Hector, Achille, Andromaque, Astyanax, v.v... ông có thể tìm đọc trong quyển *Mythologie*, Ed. Hachette (*Encyclopédie par l'Image*).

* Ô Lương-t.-Minh, Sài-gòn

« Thượng-Đế » là một danh-từ trừu-tượng chỉ chung, chẳng « Tạo Hóa » thiêng-liêng, không phải nói riêng về Đức « Chúa Trời » của đạo Gia-tô, hoặc « Ngọc-Hoàng Thượng-Đế » của Thần-thoại Trung-quốc. Theo quan-niệm của chúng tôi Thượng-Đế chỉ là một thực-thể siêu-hình (une entité métaphysique).

* Bạn X. KBC 4895.

Ngày 25-11-1950 là ngày thứ Bảy trong tuần.

* Bạn Trần-văn-Biên, Công-dân-vụ An-Xuyên

Cống-Quỳnh, tên thật là Nguyễn-Quỳnh, thi đỗ Hương-Cống (Cử-nhan Hán-học) dưới đời vua Lê-Hiền-Tôn, không có một thành-tích gì đáng ghi trong Lịch-sử và Văn-học Việt-Nam.

Người ta lấy tên ông đặt tên oho đường phố, vì lý-do gì chúng tôi không được hiểu.

* Ba bạn Hồng, Hạnh, Thảo,

Thăng-Bình Quang-Nam

● « *Lasciate ogni Speranza* » là chữ Ý, trong câu thơ của thi-hào Dante (Ý) viết trên cửa Địa-ngục, trong lúc ông bị đày (1302-

1321). Địa-ngục do nhà Thơ tưởng-tượng trong bộ sách vĩ-đại « *La Divine Comédie* ».

Nguyên câu là : *Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate*. Có thể dịch ra Pháp văn : *Laissez toute espérance, vous qui entrez !*

Nghĩa : Hãy bỏ tất cả hy-vọng, hỡi ai vào đây !

● Nhan-Súc, là một nhân-sĩ có danh tiếng ở đời vua Tề-Tuyên-Vương, Trung-quốc. Nghe Nhan-Súc là người hiền, một hôm vua đến nhà ông, gọi ông : « Nhan-Súc, lại đây ta bảo ! » Nhan-Súc liền trả lời Vua : « Bệ-hạ lại đây, tôi có chuyện nói ». Vua giận, mắng : « Ta là Đế-vương, người là kẻ bè-tôi, ta gọi người, người đã không lại, người lại gọi ta, thế đâu là nghĩa Vua tôi nứa ? » Nhan-Súc đáp : « Vua gọi Súc mà Súc chạy lại, thì tức là Súc sợ người quyền-thể. Súc gọi vua mà vua đến, thì tức là vua trọng người hiền. Nếu đế Súc này mang tiếng là sợ sệt người Quyền-thể thì sao bằng đế nhà Vua được tiếng là quý trọng kẻ hiền tài ? ».

Nhắc đến Nhan-Súc với vua Tề-Tuyên-Vương, tức là ngụ ý : kẻ nhân-sĩ hiền-tài coi rẻ cái uy-quyền của kẻ ngự-trị trên đầu muôn dân.

● Tiếng O. K. thông-dụng trong lúc nói chuyện bằng tiếng Anh, có nghĩa là : Được ! Tốt lắm ! Hay lắm ! Đồng-ý ! Phải !... (Nhiều người cho rằng hai chữ viết tắt này là do hai chữ All right nói trại giọng.)

* Ô. Lý-văn-Khoánh, Phan-thanh-Giản, 77, Sadec.

Con sinh đôi, là do hai tinh-trùng cùng một lượt vào một noãn-châu, trường hợp này hai đứa trẻ cùng một giống (hoặc 2 trai, hoặc 2 gái), và giống nhau lắm. Hoặc có thể hai noãn-châu rụng một lúc gấp 2 tinh-trùng. Có thể sinh 3, sinh 4, sinh 5, sinh 6. — Những trường-hợp này rất hy hữu. Trong 100 người đàn-bà thụ-thai, họa may mới có 1 người sinh đôi.

* **Cô N. Bình, Trà-Vinh.**

Bác-sĩ khám thật kỹ, có thể biết được thụ-thai được mấy ngày.

* **Cô Võ-thị Hồng-Tích, Kỳ-Mỹ, Tam-Kỳ.**

Chữ « Vẹm », do chữ V. M. đọc nhanh (Vem).

* **Bạn Lê thanh Văn, Phú-Bài.**

● Dìa hát đầu tiên, do nhà bác-học Mỹ Edison sáng chế, năm 1878.

● Chữ Etc... (vân-vân...) là do hai chữ la-tinh et cetera, đúng nghĩa là : và những cái khác.

* **Một số chị em Thanh - Nữ tỉnh Kiến - Hòa.**

● Mỗi khi hành kinh bị đau-bụng, vì các mạch máu (vaisseaux sanguins) trong noãn-sào (đ-trứng, ovarie) bị đứt, gây ra trạng-thái bần-thần, nặng nề ở nơi bụng dưới, và ứ-huyết ở tạng-phủ và hông (gan, hung-tuyến, giáp-trạng-tuyến) đôi khi gây ra nóng-lạnh nữa. Huyết chảy ra, tùy theo hành-kinh mau (3 ngày) hay lâu (6 ngày) chừng 20 đến 60 grammes.

● có Huyết trắng (Leucorrhée — Perte blanche — Fleurs blanches) là do nhiều nguyên-nhân : Hoặc vì giao cấu quá-độ, vì quá mệt nhọc; hoặc vì bị thương tích trong tử-cung (lésions de la vulve de l'utérus.) Các thiếu-nữ, và thiếu-phụ, bị căn bệnh hay đồ mồ hôi nhất là mồ hôi mõ, cũng thường hay có huyết trắng. Bịnh này có hại cho sức khỏe, nên tuyệt-đè kiêng ăn các món trứng, kem, sữa, bánh ngọt, và kiêng rượu...

● Hành-kinh không đều, hoặc hai ba tháng mới có một lần, nên đi Bác-sĩ. Cần chích Lutogyl.

* **bạn Triệu vịnh Quang, Bạc Liêu**

Phật-giáo Tiều-thừa tụng kinh bằng tiếng Pâli, vì Tiều-thừa theo trực-diếp Phật-giáo nguyên-thủy trong các bộ kinh « Tripitaka » bằng chữ Pâli. Kinh Attakathâ và Menanda-Nagasana (Ta gọi là kinh Na-Tiên) cũng viết bằng pâli. Chữ Pâli (chữ của người Ceylan, Khmers, Birmans, Tháilan) cũng gần giống như chữ Sanskrit.

* **Cô Hồng-Lý, Sai-gon.**

● Gọi chung cô dâu chú rể là *đôi tân-hôn*, là hai người vừa mới kết-hôn. Nói « *đôi tân-nhơn* » không có nghĩa gì là hồn-nhân cả. Gọi cô dâu : « *tân giai-nhân* » là theo danh-từ hồi xưa, nay thấy ý-nghĩa lỗi-thời nên nhiều người không dùng câu ấy nữa.

● 5-9-1936 : 20 tháng Bảy năm Bính Tý.

* **Cô Hiền-Long, Bến xe Trịnh Minh Thế, Huế.**

Bị cưa mất hai ngón tay, hiện nay không có phương-pháp gì làm hai ngón tay giả để lắp vào được.

* **Em Lê-văn-Hương, Quảng Ngãi.**

1-3-1945 = 17 tháng giêng, năm Ất-dậu.

14-7-1947 = 26-5, Đinh-Hợi.



Chúng tôi xin thành kính cảm tạ :

— Chủ liệt vị Hòa-Thượng, Thượng-Tọa và Đại-Đức Tăng Ni trong Giáo-Hội Tăng-già Trung-Phần và Thùa-Thiên. Quý Ban Tòng-Trí-sư Hội Phật-Giáo Trung-Phần và Thùa-Thiên. Quý Ban Trí-sự các Khuôn Tịnh-Độ Hội Phật-Giáo (Thị xã Huế). Quý liệt Đạo-hữu, Quý Hete, Quý Phòng trong Hoàng-tộc. Quý Ban Quản-trị Hồi-Trung-Việt Ái-hữu. Quý Ban Chấp-Hành Khu-Bộ Công-Thương. Quý Ban quản-trị và giáo-sư Trường Tư-Thục Bồ Đề Huế. Quý Giáo-danh Phật-über Chánh-Đạo Saigon. Quý Phường, Quý Liên-gia. Quý Ban Lão-Bà Vý-Dạ. Quý Cụ. Quý Ông Bà, cùng thân hàng quyến thuộc xa gần, đã niêm-tinh đến chứng-minh lễ và chủ nguyên, hộ-niệm, hộ-tang, phúng-diếu, té-tinh phán-uru bằng gởi thơ, đánh điện-tín, dâng báo hoặc đích-thân đến và đưa linh-cữu của thân-mẫu, nhạc-mẫu, nội-tò, ngoại-tò chúng tôi là Ba-quá-phụ :

THÁI-THƯỜNG TỰ-KHANH CƯỜNG-TRỰC PHU-NHÂN

nhus định NGUYỄN-THỊ-HƯU pháp-danh NGUYỄN-THANH
đã tạ thế tại Huế ngày 4-5-62, đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa địa của Giáo-Hội Tăng-già (gần chùa Vạn-Phước).

Trong lúc tang già bối rối có điều chí so-sắt, xin quý Ngài, quý Vi từ-bi miễn thứ cho.

Ông Bà TRÁNG-ĐINH
cùng tang quyến đồng kinh bái tạ.

Nhắn tin riêng Bạn đọc

* Bạn Ông văn Thông, Đà-năng.

Những quyền Tam-lự-Kinh, và Ngũ-lự-Kinh, không thể đăng báo được. Thành-thực cảm ơn thư bạn.

* Ô. Trần ngọc Lang, Phan thanh Giản, Sài-gòn.

Ông có thể học lại từ lớp đệ thất, chương-trình Việt. Ở Sài-gòn, không có trường Hàm-thụ nào về môn ông hỏi.

* Ô. Ngô đình Cường, Phan thiết.

Rất tiếc bìa Phật-Đản chúng tôi đã cho in offset trước đây 2 tháng. Hình bìa, do Hội Phật-học Nam-việt có nhã ý gửi biểu từ lâu. Nếu hình của ông đẹp, ông cứ rửa 1 tấm gửi vào chúng tôi xem, nếu được sẽ dự bị làm bìa Phật-đản năm sau. Thành-thực cảm ơn thư ông.

* Bạn Thanh Thúy Hoa, Nha-trang.

Thành thật cảm ơn bạn, về bài thơ tặng Diệu-Huyền.

* Ô. Lưu-Linh-Tử

Tác-giả bài « Võ-Tòng Tân-Khánh ». Xin ông cho biết tên thật và địa chỉ rõ ràng. Cám ơn.

* Ô. Thanh, Nha-trang

Về việc ruộng đất trong gia-dình ông, ông nên gửi đơn khiếu-nại lên Tòa án Nha-trang.

* Bạn Ng. đức Tuyền, Nha-trang

Mụn và tàn-nhang hiện nay không có thuốc nào trị cho hết hẳn, thuốc Tây cũng như thuốc ta. Nên uống các thứ thuốc bồ gan và lọc máu.

* Ô. X. KBC 6013

Ông là Quân-nhân, có thể đến Bình-viện Cộng-Hòa, đường Thủ-đầu-đầu, Saigon.

* Ô. C.H. VĨnh-Lợi

Nhà báo còn từ số 32 đến nay. Ông có thể gởi mua bằng tem bưu-chính. Cần cho tên và địa-chỉ thật rõ-ràng.

* Bạn Mộng-Quyên, Saigon

Không thể nào gởi tiền sang Huê-Kỳ một cách dễ-dàng để mua thứ thuốc bạn nói đó. Vâ-lại không biết rõ tên thuốc gì và bán tại đâu thì làm sao gởi mua được? — Ngứa lông mi, đó là triệu-chứng đau mắt, bạn nên đến Bác-sĩ khám.

* Cô Trần-thị-Hương, Huế

Nên chịu chồng, thương chồng, và thừa dịp thuận-tiện nói hết những nỗi đau-khổ ấy cho chồng nghe để cảm-hoa chồng. Bạn không nên có những ý-nghĩ tuyệt-vọng.

* Bạn Hà-v.Thuyết, Đà-năng.—Bạn Diệu.Quang, Marie Curie, Saigon

D.H. không phải là « phu-nhân của N.V. »

* Ô. Phan-văn-L. Hỏa-xa, Huế

Theo những sự-kiện ông kẽ trong thư, thì đứa con ấy hoàn-toàn là con của ông, không thể « pha lẩn giòng máu của người kia » được.

* Bạn V.T. Tuyền, Huế

Ô với nhau 6 năm không có con, hai người lại không thuận-hòa nhau và đồng-ý xa nhau, thì có thể làm đơn lên tòa xin ly-thân.

* Ô. Trần-minh-Thiện, Giáo-su Sao-Mai, Đà-năng

Chúng tôi đã cho in ngày tháng phát hành ngoài bìa, bắt đầu từ số này. Thành-thực cảm ơn thư ông.

* Ô. Ph. v. Khoái, Biên-Hòa

Chúng tôi không biết rõ ngày tháng của khóa thi C. E. P. F. I. năm 1938.

★ Ô. Minh-Thùy, Mòc-vang

Xin cho biết các tấm « ảnh về nghệ-thuật » là những ảnh gì?

★ Ô. Nguyễn-Sửu, Bồng-Sơn

Số nhà và tên đường đăng trong quảng-cáo « Thuốc Nguyễn-An-Cư » chính là nơi bán mòn thuốc ấy.

* Ông Phan văn-Đại — Xóm Phú-An, Phường Phú-Huận, Huế

Chúng tôi đã gởi báo biếu ông theo địa-chỉ của ông ghi như trên, nhưng báo bị nhà Giây-thép trả lui vì « không có số nhà, không ai biết ». Vậy xin ông cho địa-chỉ khác.

TRẢ LỜI CHUNG TẤT CẢ CÁC BẠN
MUỐN MUA CÁC SỐ BÁO CŨ

- 10) Chúng tôi còn từ số 32 đến nay. (còn rất ít)
- 20) Từ số 73 trở về trước, mỗi số giá 7\$
Số xuân Nhâm-dần (74) 20\$
Từ số 75 đến nay, mỗi số 10\$
- 30) Các bạn muốn mua mấy số, cứ tính theo các giá trên kia mà gởi tem bưu-chính về Tòa-soạn, cho tên và địa-chỉ thật rõ ràng, chúng tôi nhận được tem sẽ gởi các số báo thiếu đến bạn ngay.
- 40) Xin các bạn miễn cho việc trả lời bằng thư riêng.

TY QUẢN-LÝ



TRONG MỌI GIA - ĐÌNH

XÁ-XI
HÓA-TIỀN

Được mọi
người ưa
chuộng



Tinh chế với rễ cây xá xị chọn lọc, không pha thêm hương chất giả tạo, XÁ XI HÓA TIỀN thơm ngát một hương vị đặc biệt, tự nhiên, của rễ cây xá xị, không có mùi vị hắc gắt, khó uống. Giữ nguyên được mọi dược tính cẩn bản quý giá của rễ cây xá xị, như: giải cảm, lọc máu, trị té thấp, trừ tiêu chảy, chống bệnh suy nhược, lại thêm tính chất thơm ngon, tinh khiết, XÁ XI HÓA TIỀN xứng đáng là món giải lao của mọi người, trong mọi gia đình.

DÙNG
KEM LIP

Răng mới trắng
Nụ cười mới xinh

CÓ BÁN KHẨP NƠI

SẮP XUẤT BẢN :

HƯƠNG-BÌNH THI-PHẨM

do Ô. Hoàng-Trọng-Thược sưu-tầm và xuất bản, gồm trên 300 bài Thơ của 30 thi-sĩ hưu danh đất thần kinh, từ thời Minh-Mạng đến nay.

Giá bán : 80\$. — ở xa, thêm 5\$ cước phí.

Thơ và bưu-phieu xin gởi đến

Ô. HOÀNG-TRỌNG-THƯỢC

Số 231 Đại-lộ Độc-Lập — Đà-Nẵng

TÔI MỪNG CÒN HƠN LÀ TRÚNG SỐ ĐỘC - ĐẮC

Ông Liêu-Ba, 56 tuổi, người Trung-Hoa, chủ quán cháo ở kè bên Lữ-quán Huy-Hoàng tại chợ Long-Hải vì bị trúng gió độc nên bán thân bắt toại ; bại xui đã 2 năm đi đứng không được. Vừa rồi may nhờ bạn ông là Ô. Tư-Son mua cho 2 hộp thuốc số 39 Nguyễn-An-Cư. Ông Liêu-Ba uồng trong một tuần lễ thì hết bệnh, đi đứng hoạt-động như người mạnh, Ông Liêu-Ba mừng quá, gặp ai cũng nói : Tôi mạnh được, tôi Mừng Còn Hơn Được Trúng Số Độc-Đắc.

THUỐC TA THẬT HAY :

Ông Nguyễn-văn-Nam, trung sĩ nhứt ở ty Cảnh-sát Long-Hải, ông bị đau thắt ngang lưng, tê nhức 2 chân ; ông thấy ông Liêu-Ba nhờ thuốc 39 mà lành bệnh mau chóng, nên ông cũng dùng thử thuốc 39 thì ông công nhận thuốc thật hay và hoan nghênh vô cùng.

Cũng như trường hợp Bà Kinh Lý Đào-văn-Nhơn, bà là nhà giàu hảng sản và hảng tâm, lòng nhơn đức hào hiệp của 2 ông bà ai ai cũng kính mến, nhứt là đồng bào ở Cù-Lao Phò (Biên-Hòa) là nơi quê quán của ông bà.

Bà Nhơn bị tê nhức 2 chân đã lâu, đêm nào cũng không ngủ được; bà dùng biết bao thứ thuốc mà bệnh vẫn còn bệnh.

Sau cùng bà uống có mày hộp thuốc số 39 mà được hết bệnh, đêm nào bà cũng ngủ ngon giấc tới sáng, sự vui khỏe trở lại đầy đủ cho bà.

CỤ PHAN-BỘI-CHÂU KHEN :

« Phương thánh đã dành nhờ sách vở
Tay thần há dễ nhẹ công phu »,

Đó là bài câu thơ của cụ Phan Bội-Châu đề tặng THUỐC RƯỢU 39 của Cụ Nguyễn-An-Cư. Cụ Phan khen thuốc 39 là thuốc thánh. Mà thật quá vậy ! Thuốc 39 là phương thuốc trị bệnh tê bại nhức mỏi tê thấp hay vô cùng !

Người có bệnh hổn gặp thuốc 39 thì khỏi ngay, đã hết tê bại nhức mỏi lại ăn ngon ngủ khỏe. Cụ Nguyễn-năng-Quốc, Tòng đốc ở Thái-Binh cũng đã khen tặng thuốc 39 trị tê thấp hay tuyệt !

Một hộp giá 20 đồng. Các hiệu thuốc Ta, Tàu đều có bán và số 54 đường Công-Lý — Saigon.

★ \$ ★ \$ ★ \$ ★ \$ ★ \$ ★ \$ ★ \$ ★ \$ ★

XỔ-SỐ KIẾN-THIẾT QUỐC-GIA

GIÚP NƯỚC THÊM NHÀ
TA THÊM CỦA

LÔ ĐỘC ĐÁC

1.000.000 \$

Xổ Thứ Ba Hàng Tuần
mỗi vé 10 \$

Thần-Tài chẳng vị riêng ai
cứ mua vé số
thì Thần-Tài sẽ đến thăm

★ \$ ★ \$ ★ \$ ★ \$ ★ \$ ★ \$ ★ \$ ★

AI ĐAU GAN NÊN DÙNG THUỐC

HEPATIC

Ai daugan?

NÊN DÙNG THUỐC

HEPATIC

CƠ BẢN KHẨU CÁC NHÀ THUỐC CẨM MỸ

HEPATIC

Chuyên trị bệnh đau gan rất công hiệu

DẦU TRUNG-TÂM



CHUYÊN TRỊ : Các chứng bốn mùa cảm mạo, trúng gió sô mũi, nghẹt mũi, ăn không tiêu, no hơi sinh bụng, ruột hoặc bao tử đau thắt, trẻ em đau bụng, xi xe đi tàu say sóng, và các chứng thủng đặc ngoài da, v.v...

Nhà thuốc TRUNG-TÂM

Đông Dược-Sỹ CHÂU-HIỀN-HỮU
Số 6, Bến Lê-quang-Liêm — CHOLON

THUỐC MUỐI SÙI TẮM

VECENO

Chuyên trị:

BỐN-Ọ CHUA-BUỒN NÔN-ÓI MƯA
ĂN KHÔNG TIÊU-NO HƠI-SỐI RƯỘT
BAO-TỬ CОРУТ
• CÓ BÁN KHẨP
• DƯỢC-PHÒNG AU-MỸ

KINH LÝ VĂN PHÒNG

110, đại lộ Nguyễn-Huệ — Saigon
Điện-thoại: 23.187



Phạm - uân - Lạng

Giám - Định Trắc - địa - sư
Géomètre — Expert

373, Phan-thanh-Giản

SAIGON

BÌNH ĐAU THẬN

CƠ THỂ SUY NHƯỢC

Lidet dương bất lực, thân hình ốm yếu, lưng đau, lúu nhức, mắt mờ, biếng ăn mất ngủ, hết muôn hoạt động vì lý do phái sức thức đêm, sắc dục quá độ sanh ra mộng mị dì tinh, muôn dứt bệnh Đau Thận uống thuốc CƯỜNG THẬN TINH QUẢNG AN HÒA tráng dương bồi thận tăng cường sinh lực, ăn ngon ngủ được khoẻ, mạnh.

Đông dược sĩ: LÝ - TRÁC

Phát hành: Nhà thuốc bắc: QUẢNG-AN-HÒA
169, Lê-văn-Duyệt — Saigon, có bán khắp nơi

Quí Bà muốn khỏi lo bị chứng: Kinh nguyệt vô chừng, có bạch đái, đau tử cung, kém sức, ít ăn ngủ, da mệt, mặt dày mụn, uè oài mệt nhọc
Quí Bà dùng ngay thuốc:

NỮ - KIM - CAO QUẢNG AN HÒA

giúp quí bà quí cô bát luận già trẻ bồi huyết điều kinh bồi dưỡng sức lực, ăn ngon ngủ được, tươi khỏe hòng hào. (Có bán khắp nơi)

Đông Dược sĩ: LÝ - TRÁC
QUẢNG AN HÒA, 169, Lê-văn-Duyệt — Saigon

TRONG MỌI GIA - ĐÌNH

XÁ - XỊ

HÓA - TIỀN

Được mọi
người ưa
chuộng

NUOC NGOT "CON CỘP" Ô DẦU
DẤY LÀ KHỎE, MẠNH, SỐNG LÂU
YÊU ĐỔI



Tinh chế với rễ cây xá xị chọn lọc, không pha thêm hương chất giả tạo, XÁ XỊ HÓA TIỀN thơm ngát một hương vị đặc biệt, tự nhiên, của rễ cây xá xị không có mùi vị hắc gắt, khó uống. Giữ nguyên được mọi dược tính cẩn bản quý giá của rễ cây xá xị như : giải cảm, lọc máu, trị tê thấp, trừ tiêu chảy chống bệnh suy nhược, lại thêm tinh chất thơm ngon tinh khiết, XÁ XỊ HÓA TIỀN xứng đáng là món giá lao của mọi người, trong mọi gia đình,



Giấy phép số 292 CDV/TT/NĐ ngày 9-10-1961

Quản nhiệm : **NGUYỄN-VỸ**

In tại THU LÂM ÁN THU QUÁN
231-233, Phạm Ngũ-Lão — Sài-gòn