

PHỐ-THÔNG

TẠP - CHÍ

GÓP PHẦN XÂY-DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM
PHỐ BIỂN VĂN HÓA ĐÔNG TÂY KIM CƯƠNG

Giám-Đốc, Chủ-Bút: NGUYỄN-VÝ

Tòa-soạn: 283 Đường Gia-Long — Saigon — Đ. T. Saigon 307

NĂM THỨ IV — BỘ MỚI SỐ 54 — 1 - 4 - 1961

1.— Sau ngày kỷ niệm, Cụ Phan-chu-Trinh, nhắc lại Văn chương Bài phong . . .	Thiếu-Sơn	5 — 9
2.— Thủ xác định lại giá trị của những câu Ca-dao	Đặng-văn-Nhâm	10 — 13
3.— U-già (chuyện ngắn)	Phan thị Mỹ Khanh	14 — 18
4.— Khúc hát người điên (thơ)	Huỳnh Minh Tân	19
5.— Nhân vật Xuân thu : Tê-hoàn-Công thi hành bá đạo	Thiếu Sơn	20 — 24
6.— Tôi làm vợ (chuyện ngắn)	Đỗ trung Thịnh	25 — 36
7.— Tuần, chàng trai nước Việt	Nguyễn Vỹ	37 — 41
8.— Khi những hoạn quan muốn yêu... những nàng Công-chúa	Nguyễn Quang	42 — 47
9.— Một giấc mơ hoa	Duyên Hồng	48 — 51
10.— Mơ, Thôi anh về (thơ)	Thanh-Nguyễn và Cao-Quang	52

11.— Những người dàn bà lừng danh trên thế giới : Nữ hoàng Anh : Victoria . . .	Tân Phong	53 — 56
12.— Một đời người (hồi ký)	Thiếu Sơn	60 — 64
13.— Đời sống các danh nhân trên thế giới : Louis Lumière.	Tân Phong	65 — 70
14.— Thận trọng (thơ)	Ngọc Trường	71
15.— Minh ơi !	Diệu Huyền	72 — 81
16.— Những áng thơ hay	Bàng bá Lân	82 — 87
17.— Anh đồ ứng đối... Ni cô bỏ chùa	Đào-Lang	88 — 92
18.— Thơ lén Ruột : loạn Ếch	Tú Be	93 — 94
19.— Atala (truyện dài rút ngắn)	Trần Chu	95 — 102
20.— Sách báo mới	P. T.	103 — 104
21.— Mồ hôi nước mắt (truyện dài)	Nguyễn Vỹ	105 — 112
22.— Anh Ba Tron (nụ cười P.T.)	Đặng Nhâm	113
23.— Đáp bạn.bốn phương	Diệu Huyền	114 — 130

Người nhúng bài ký tên Nguyễn-Vỹ, Diệu-Huyền, Tân-Phong
tại chí PHỐ THÔNG không chịu trách nhiệm về các bài lai-
sés của các tác giả khác. (Theo thề lệ chung của các tạp-chí quốc-tế).
Bài lai cảo không đăng, không trả lại.

- Các sách Báo Việt-ngr ở trong nước được tự-tiện trích
đăng những bài trong tạp - chí PHỐ - THÔNG, nhưng
yêu-cầu đề rõ xuất-xứ : « Trich Tạp-chí PHỐ-THÔNG,
và đừng viết tắt.
- Cấm trích, dịch, phỏng, đăng vào sách báo Ngoại-quốc
mà không xin phép.
- Tous droits de traduction, d'adaptation, et de
reproduction même partielle, réservés pour tous pays.
Copyright by PHO-THON, printed in Viêt-Nam

Sau ngày kỷ-niệm

Cụ
PHAN - CHU - TRINH

(24.3.1961)

nhắc lại

**VĂN CHƯƠNG
BÀI PHONG
của các Cụ**



* THIẾU SƠN

Có điều đáng lưu ý là người Pháp sang đô-hồ Việt-Nam, như nhút tánh-tình, phong-tục, tập-quán đều khác nhau xa lắc, xa lơ mà người Pháp lại cố-tâm duy-trì những cái gì lạc-hậu nhứt trong xã-hội phong-kien của ta. Họ viết sách, viết báo nói xấu vua, quan ta dù điều nhưng họ cứ giữ vững ông vua ở trên ngai vàng và đám quan thần vừa lạy vừa tung-hô vạn-tuế.

Họ dại biết vua là vua bù-nhin, triều-dình là triều-dình mục nát, đa số quan lại là bầy voi dê đàn-áp đương dân. Nhưng họ thấy rằng

tất cả những cái đó giúp họ một cách rất đặc-lực trong công-việc bình-dịnh. Trong nhiều trường hợp mà pháp-luat và những truyền-thống dân-chủ của họ không cho phép họ thẳng tay trừng-trị thì họ thay qua Nam-Triều nghị-án vì Nam-Triều có những pháp luật riêng và nhiều khi bắt-chấp cá pháp luật để làm vui lòng chánh-phủ Bảo-hộ.

Một số sĩ-phu tiên-giác đã thấy rõ chỗ đó nên nhiều người không chịu ra làm quan, cực-lực công-kích quan-trường và còn đả phá những cuộc thi-cử của Triều-Dình

VĂN CHƯƠNG BÀI PHONG

vì đó mà những cánh cửa mở ra để thu hút những người vào làm tay sai cho phong - kiến-dặng cấu kết với thực dân.

Năm 1905, Thành-Thái 18, ở Bình-Định có kỳ hạch tần-sích rèn tập học-trò dề năm sau di thi.

Bấy giờ ông Hồ-Trung-Lượng người Quang-Nam làm đốc-học ở đó ra dề : bài thi Chí - I hành thông-thánh và bài phú Danh-sơn Lương-ngọc. Khi thu quyền có một quyền dề tên là Đào-Mộng-Giác, bài làm ở trong cả hai đều không theo sách mà chỉ nói ròng về thời sự khuyên người ta bỏ lối học khoa-cử. Ông đốc học sợ, không dám chấm, niêm cái quyền lại mà tư lên tinh. Quan tinh cho là một việc quan-trọng lắm, lại niêm mà tư về bộ.

Sau người ta biết cái quyền đó là của các cụ TRẦN-QUÍ-CÁP, PHAN - CHÂU - TRINH, HUỲNH - THÚC - KHÁNG đều là tay đại-khoa cùng làm trong khi đi vào đàng trong mà ghé qua Bình-Định.

Bài « Chí Thành thông Thánh » nguyên-văn như sau :

Thể sự hồi đầu dĩ nhiệt khồng,
Giang-sơn hòa lê kháp anh-hùng!
Vạn dân nô lệ cường-quyền hạ,
Bát cổ thi văn túy mộng trung.
Trường thử bách niên cam
thỏa mạ,
Bát tri hànht xuất lao lung.
Chư quân vị tất vỗ tâm-huyết,
Thinh bá tư văn khán nhứt thông.
Ông Đỗ - phong - Thuần dâ

dịch :

Tóm lại việc đời thấy vẫn không,
Nước non hòa lê khóc anh hùng!
Văn chương tám vế còn mơ mộng,
Nô lệ muôn dân hết vây vùng.
Lưỡng chịu trăm năm đều tủi
nhục,
Bao giờ cả nước thoát lao lung?
Các ngài chắc hẳn đầy tâm huyết,
Xin đọc thơ này mới cảm thông*

*
Một lần khác, nhơn khi ở Huế có thi Hội, cụ Phan-châu-Trinh cũng làm một bài liễn « điếu » và một bài « văn tế sống » những thanh niên sĩ tử di thi khoa ấy.

Câu đối như sau :
« Thạch bi kim bàng do đĩ vi

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiếu Đặng chủ Khoa Xưa Quán Ven Đường



vịnh Ðà ? Hồi tư nhí-thập thế-kỷ
vũ.-đài, Đồng-Á nhứt ngung
thượng tồn man-tục.

Quốc-sự quân-cửu bất phục vẫn
hì ? Đặc thi tam bách đầu lô nam
tứ, xuân-phong tam-nguyệt tận
phú Tân-Khanh..

Ông Đào-trinh-Nhất dịch :
Bảng vàng bia đá còn láy làm
vinh ur ? Nghĩ lại hai mươi thế
kỷ đời nay, Đồng-Á một vùng ở
đây vẫn còn man-tục.

Viec nước, nạn vua nào ai thèm
hồi đến, chỉ thấy ba trăm năm nhì
đầu hụt xùm nhau làm phú Tân-
Khanh..

Bài «Văn-té sống» thì có
những câu :

«May mà đặng cù-nhơn tán-si,
lăng-xang như chúa mọ gặp đèn,

«Mang những đồ áo rộng, khăn
dài, lốm-tloomberg như mèo kia bị uất.

«Đại đèn nỗi cúng đất, tống ôn
trồng nêu, đốt giấy, sự đã dại mà
cứ theo hoài.

«Quen những điều coi giờ, nhám
địa, đoán số, cúng sao, thói phi-lý
mà bỏ đi không đứt.

«Đất công-thổ bao canh, bao tảo,
trút vào bị cho đầy,

«Thịt té thăn phần biếu, phần
chia, xách mà ăn lấy được,

«Lẽ thi thương mồi phái, anh
em ta mà xúi sờ cung ta,

«Sao đành hại lẫn nhau, ở đất
nuóc lại soi bao mạch nuóc...»

Những thi văn bài phong trên
đây đã có nhiều người truyền-
tụng, nhưng còn một áng văn
kịch-liệt hơn, không biết ai là
tác-giả và cũng ít người biết vì
đã được viện co-mật bưng-bít
kinh-dáo hơn.

Tuần-báo Sông Hương số 30
ra ngày 13-3-1937 trong mục
«Những chuyện oái-oăm» đã thuật
một chuyện như sau :

Năm đó Đồng-Khánh nhí niên,
nuóc mới bị bảo hộ và sang năm

có khóa hương Mậu-Tý. Trường

Quốc-tử-Giám bấy giờ còn đóng

gắn chùa Thiên-Mụ, mở một

kỳ hạch cho học trò hạt Thừa-

Thiên. Giữa ngày hạch, sau giờ

thu quyền, luận canh một, các

quan ở đó phát mã-thượng một

cái bì về do bộ Lễ chuyên trình

Viện Co-mật như là một việc gi

trọng-đại và khẩn-cấp lắm.

Các quan co-mật đương đêm

nhóm lại ở Viện đòi một ông

viên-ngoại mở bì ra.

Nó là một cái quyền ở trong
có viết bài ca rằng :

Cu-li quân hè, cu-li thăn,

Cu-li quan hè, cu-li dân,

Cu-li tú-tài hè, cu-li cử nhân,

Cu-li trường quan hè, cu-li văn.

Cu-li hè, cu-li.

Phi-lu hè, phi-lu.

Thấy thế, các quan Co-mật,
ông thì tức cười, ông thì nòi giận,
nhưng có một điều khó nghĩ là
không biết nên tư tòa Khâm và
tâu Hoàng - Thượng hay là nên
dìm đi.

Về sau ông Nguyễn-trọng-Hiệp
tỏ vẻ cương quyết, bảo nên dìm.

Nhưng các quan đều dặn ông
viên ngoại giữ bí mật, không được
tiết lộ ra. Ông giữ cái bí mật đó
được 15 năm rồi một hôm ông cao
hứng bung nó ra và nhờ thế mà

có câu «chuyện oái oăm» dăng
trên báo Sông Hương hồi đó.
Chỉ tiếc rằng ông viên ngoại đã
quên mất tên tác giả của bài Ca

Cu li.



★ Ái tình già

Hôm lễ kỷ - niệm 50 năm chung sống, Bà cụ than phiền với
ông Cụ :

— Bây giờ ông không yêu tôi như hồi trước nữa. Hồi đó ông
thường ôm tôi vào lòng ông.

Ông Cụ cảm động khoát tay ôm lưng bà Cụ. Bà Cụ lại bảo:

— Hồi đó, ông thường hôn bàn tay tôi...

Ông Cụ âu-yếm đặt môi trên bàn tay bà. Bà Cụ nói tiếp:

— Hồi đó, ông thường cắn trên cổ tôi.

Vừa nghe đến đây, ông Cụ đứng dậy vào buồng Bà Cụ gọi.

— Ông đi đâu đó?

— Tôi đi lấy hàm răng già gần vớ...

THỦ XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ CỦA NHỮNG

câu CA DAO

* TÙ - QUYỀN
ĐẶNG - VĂN - NHÂM

Em là con gái đồng trinh
Em đi bán rượu qua dinh ông Nghè
Ông Nghè sai lính ra ve.
— Trăm lạy quan Nghè em đã có... con !
— Có con thì mặc có con,
Thắt lưng cho tròn mà lấy chồng quan !

DÂN-tộc Việt-Nam, từ dời Hồng-Bàng, vốn sống nhờ nông nghiệp. Theo sự xét nghiệm của những nhà xã-hội-học thì dân-tộc nào chuyên sống nhờ nông nghiệp thường hay có những tục lệ và hội-hè hát xướng có tính-cách kinh tế. Và tôn giáo mà hình thức phát hiện luôn luôn là : thi ca, âm-nhạc và nhảy múa.

Thuở ban sơ, bối chưa có văn

tự, nên loại thi ca ấy chỉ là những câu hát mộc mạc truyền khẩu về những kinh nghiệm nông nghiệp, hay diễn tả những cảm xúc tự-nhiên của tâm hồn người nông-dân chất phác trước tạo vật. Lâu dần, những câu ấy được gọt rữa thành văn, thành điệu để cho êm tai dễ nhớ. Do đó, ta gọi nó là văn chương truyền khẩu hay ca dao mà thường không ai biết được tác-giả và đã sáng tác ra từ dời nào. Nhưng có điều chắc

THỦ XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ

chắc rằng : tác giả những câu ca dao đó đều là những người bình-dân ít học ! Song le, không phải vì thế mà văn chương bình-dân kém phần giá trị. Trái lại, tinh-phẩm biển của nó rất rộng-rãi và có tính cách vĩnh cửu, bối lẽ ngôn từ giản dị diễn tả ý tưởng thâm trầm sâu sắc, phản chiếu trung thành nếp sống xã-hội, và tình cảm con người bình dân qua các thời kỳ lịch sử. Trong số, nhiều câu lại còn có giá trị đặc biệt là bộc-lộ tâm-lý dân tộc nữa ! Ví dụ như sáu câu ca-dao sau đây :

«Em là con gái đồng trinh,
Em đi bán rượu qua dinh ông
Nghè,

Ông Nghè sai lính ra ve.

— Trăm lạy quan Nghè, em đã
có con !

— Có con thì mặc có con,
Thắt lưng cho tròn mà lấy chồng
quan !»

Những câu này đã mô-tả một cảnh trạng xã-hội : người con gái đồng trinh đi bán rượu qua dinh ông Nghè. Thấy nhan sắc mặn mà của nàng bán rượu ông Nghè cầm lòng không đậu đã sai lính ra tròng ghẹo. Nàng bán

rượu sợ hãi quá, lạy van xin tha, và kêu rằng đã có... con !

Theo Trương-Tửu, những câu ca-dao trên đây có chủ-địch châm-chọc những ông Nghè không đứng-dắn. Lý do : người đàn bà Việt-Nam sống dưới chế độ phụ-hệ, tuy bị áp bức mọi bề, song họ vẫn ngầm ngầm chống đối. Chống đối bằng phương sách tiêu cực là tìm cách mỉa mai, rày đạp cái oai-quyền ấy. Họ bối đủ các tính xấu của bọn đàn ông đem ra trào phúng, chế riếu, để cho biết rằng : địa vị ưu-thắng của đàn ông không được họ công-nhận, khuất phục. Cái tính xấu nhất của đàn ông mà họ chế-bại là tính : hoang-toàn, dì-thỏa, bạc-tình...

Hơn nữa, cũng theo Trương-Tửu, những câu ca-dao trên còn bộc-lộ rõ ràng dời sống bản-năng và tinh-thần chống đối Nho-giáo trong quần chúng Việt-Nam. Bởi Nho-giáo đã chủ-trương :

— Tôn trọng quyền đàn ông và áp chế đàn bà (thuyết nam-ngoại-nữ-nội, nam-nữ-hữu-biệt, nam-nữ-bất đồng-tịch).

— Tôn trọng quyền chồng và

dàn áp vợ (thuyết tam tòng : tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu; phụ tử tòng tử, sự thuyết trinh tiết, cấm cải giá, luật thất xuất).

— Tôn trọng quyền cha doạt mất quyền con (đạo hiếu, nỗi dõi tòng đường, thờ cúng tổ tiên)

— Tôn trọng quyền Vua dàn áp dân (đạo quân thần : quân xứ thần tử, thần bất tử bất trung ; trung quân ái quốc, Vua là con trời !...).

— Tôn trọng lý tính và kèm hăm tình cảm cùng bản năng (thuyết quân tử và tiểu nhân, thuyết quả dục...)

Như vậy, Nho giáo đã ủng hộ quyền lợi của đàn ông, của kẻ quân tử, và củng cố chế độ quân chủ chuyên chế đương thời. Nhưng đó là ba yếu tố phản uất nhất trong xã-hội. Vì thế mà dân chúng Việt Nam đã nỗi lên chống đối mãnh liệt. Tình thần chống đối đó thể hiện rõ rệt trong 6 câu ca dao trên. Bởi ông Nghè xuất thân từ cửa Khổng sơn Trình, là một Nho gia quyền thế, tượng trưng cho tất cả tinh thần Nho Giáo. Thế mà nhà Nho ấy đã không chính được cái tâm, không tự chủ được dục vọng, không để nén được sự thối thục của cái dâm

đến nỗi phải sai lính ra.. ve gái,

Còn theo Thanh-Lãng thì những câu ca dao trên có tính cách hài hước, trào phúng thể thái nhân tình, châm chích cái giờ, cái rởm thói hư tật xấu của người đời.

«Đọc văn chương bình dân ta được thấy nhân tiền dưới mắt từ những tật hư thói xấu cho đến cái giờ, cái rởm của cả một xã hội : từ giai cấp quý tộc cho đến bọn mạt dân» (Thanh-Lãng — V.C.B.D.)

Như thế, theo Trương-Tửu và Thanh-Lãng quan Nghè đã lợi dụng cái uy-quyền của mình để xâm phạm đến tự do cá-nhan của kẻ khác, đã quyết ăn cướp tiết trinh của nàng bán rượu duyên dáng, mặn-mà, không còn nhó đến uy danh, liêm-sí của kẻ nho sĩ, một giai cấp đặc tôn trọng xã-hội Việt-Nam thời trước (Nhất-sĩ, nhì nông,...)

Điều nhận xét này kể ra tương đối đúng. Bởi xã-hội Việt-Nam dưới thời kỳ quân chủ chuyên chế, người dân thường chỉ là hạng tôi đài hèn hạ, thiểu bần quyền tự do ngôn luận, và các quyền tự do tối thiết khác, nên sự kiện ấy xảy ra là lẽ rất thường

Tuy nhiên, nếu bình tĩnh mà xét cho kỹ, ta thấy câu ca dao trên còn có đặc tính phô bày một khía cạnh tâm lý quan trọng khác nữa của người đời.

Ở đây, chúng tôi không chủ-trương bệnh vực ông Nghè vỗ danh nào đó ; song-le chúng tôi cũng muốn nói thêm rằng : ông Nghè, hay là một Nho gia thời trước đã được rèn dúc trong một khuôn khổ lê giáo nghiêm khắc, và cứng rắn thì dù khi ra đời, tư cách có hèn mặt đến đâu, cũng không bộc-lộ dục vọng quá trắng trợn và phũ-phàng bằng những câu như:

Có con thì mặc có con.

Thất lusing cho tròn mà lấy chồng quan

Thuở đó, khi mà cái vô đạo đức còn bô chát lấy con người sự «trêu hoa, ghẹo nguyệt giữa ban ngày» trong đám thường dân đã là 1 điều quá đáng lắm rồi. Huống nữa, đây lại là 1 quan Nghè mà sau khi cô gái nạn nhân sợ hãi quá đã phải kêu to lên rằng «Em đã có con!» Nàng muốn trình cái nghĩa vụ thiêng-liêng đáng kính của người mẹ ra để chặn đứng mọi tư-tưởng, hành động bất chính của kẻ cuồng dục. Nhưng thật không ngờ ! Cái chiêu bài «mẹ» ấy không mấy may nao núng kẻ bất lương, trái lại còn có dịp làm cho người ta thấy rõ cái tâm địa bỉ ổi của kẻ cậy quyền thế hám

hiếp.

Chính đó mà người đọc những câu ca dao trên đã sinh ra thắc mắc hoài ngụ, mong đi tìm i thoả mãn cho tâm hồn. Người ta thấy rằng sự trạng «nài hoa ép liễu» thô bạo này xảy ra chắc hẳn không phải hoàn toàn do quan Nghè chủ-trương. Đây là hành động mượn gió bẻ măng của bọn sai nha dịch lệ thiểu tư cách đạo đức vốn hay đội lốt cợp, mượn oai hùm để làm mưa làm gió, gieo đau thương tan tóc trong đám dân lành xấu số. Hạng này, ở xã hội nào và bất cứ thời nào cũng không hiếm. Chỉ có bọn đó mới đủ can đảm thốt ra lời trăng trộn :

Có con thì mặc có con,

Thất lusing cho tròn mà lấy chồng quan

Câu ấy đã tỏ ra tất cả sự hống hách của kẻ cậy quyền thế, đồng thời còn tiềm tàng một sự nịnh bợ tân công hèn hạ trước thượng cấp.

Ngày nay, trong không khí hiện tại, những câu ca dao trên chẳng những có giá trị văn học mà lại còn có giá trị lịch sử nữa. Nó là một hình ảnh rõ rệt bằng chứng hùng biện cho một tệp-doan xã-hội dưới thời kỳ quân chủ chuyên chế, kẻ lãnh đạo dùng uy quyền chà đạp lên quần chúng, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, kẻ giàu có thế lực bóc lột kẻ nghèo hèn !



U già

* Phan-Thi Mỹ-Khanh

HỒI tôi mới tám tuổi...

Chiều hôm đó tôi vừa đặt chân tới Hà-thành lần đầu tiên... Ăn cơm tối xong, đèn điện ngoài phố bật sáng choang. Tôi đương đứng tựa cửa, ngần người ra nhìn cái ánh sáng kỳ diệu về đêm của thị thành, thì từ nhà trong, cô tôi gọi với xuống bếp : « U già ơi ! cầm tiền đi mua xà phòng này ! ». Một bà tháp bé, trạc độ năm mươi, đầu chít khăn đèn, vận chiếc áo cộc nâu và chiếc váy sồi rộng xung

xinh, hấp tấp bước lên. Cô tôi đặt vào tay bà hai đồng chinh Khải-Định màu vàng ánh. U già ra khỏi cửa, là tôi phón gót theo liền, không kịp xin phép cô tôi. Tôi tự nhủ : « Thầy và anh ở cả trên gác, nếu lên đến nơi xin phép, chắc là U không chờ mình, còn cô, tính cẩn thận chắc cô không cho đi đâu ». Và tôi rảo bước cho kịp u già. U quay lại, thấy tôi thì cười, rồi vui vẻ dắt tôi đi. Đến một ngôi hàng nho nhỏ ở đầu phố, cách nhà cô tôi chừng năm mươi thước, u

U GIÀ

vào mua xà phòng và tôi đứng ngoài cửa chờ, luôn tiện để nhìn đây đó cho thỏa mắt.

Chợt tôi nhìn sang bên kia lề đường. Trong tủ kính của một nhà hàng lớn, đồ chơi trẻ em bày la liệt, phô muôn màu sắc rực-rỡ dưới ánh đèn sáng dịu có chiếc abat-jour xanh nhạt. Tôi rời ngôi hàng có u già mua xà phòng, một mình bước sang bên kia và tờ mờ đứng ngắm những vật trong tủ kính. Những con búp-bê xinh xắn với làn da hồng mịn, với chân tay tròn trĩnh ngồi kia, nhìn tôi với đôi mắt đen láy mở rộng. Tôi đương ao ước được nâng niu nó trên tay thì bà chủ bảo tôi : « — Em thích những con búp-bé đó phải không ? Về xin tiền Thầy Me đến tôi bán cho ! — Thế là, không nghĩ ngợi, tôi trở qua hàng có u già, định bụng sẽ về xin tiền Thầy, hay Cô tôi mua cho được cái vật mà tôi thích. Tôi nghĩ rằng Thầy tôi dầu nghiêm khắc nhưng mới cẩn dặn cô tôi về quê đem tôi ra, hẳn cũng chiều tôi một tí chứ.

Sang hàng xà phòng, tôi tìm mãi chẳng thấy u già đâu cả, hỏi thăm bà cụ bán ở đấy, bà ta bảo u về rồi. Tôi hơi sững sốt, nhưng tánh dạn dĩ kéo tôi trở lại bình

tĩnh. Tôi cố nhớ lại con đường u già đã cùng tôi đi lúc nãy thì thấy không bao xa và mạnh dạn về một mình. Lạ thay, tôi vừa đề ý nhìn thì tìm không thấy nhà cô tôi mà càng đi càng xa hơn, toàn những nhà lạ hoác. Tuy mới đặt chân đến Hà-nội lúc ban chiều, tôi cũng đã quan sát được cái bề ngoài của nhà cô tôi : cửa sơn xanh và có cái tủ thuốc ho hiệu « Điều Nguyên được-phòng ». Duy cái sổ nhà thì tôi chưa biết đề ý. Thế nhưng càng đi càng lạ dần. Lại con đường lúc nãy tôi đi với u già rất ngắn mà không có cái máy nước nào. Böyle giờ tôi lại đi ngang một cái máy nước đương có rất đông người tranh nhau vặn nước chảy vào thùng mình. Tiếng cười nói của các anh nhỏ, chỉ sen chen lấn với tiếng thùng khua chát vào nhau làm thành một âm thanh hồn độn, chát chúa. Tôi bèn đánh bạo lại gần một người con trai, hỏi nhỏ :

— Anh có biết nhà ông L.D. ở đâu không ?

Cái giọng Quảng nam đặc của tôi làm cho người ấy khó nghe, ngạc nhiên. Một chị, sắp đặt đòn gánh lên vai, vội đề xuống, chạy lại bên cạnh anh kia, hỏi với cái

giọng khinh khỉnh : « — Gì đấy ? Nó hỏi gì đấy ? » Anh kia bèn quay ra, dài cái mồm nhại giọng tôi, lặp lại câu tôi hỏi. Cả bọn phả lên cười khiến tôi vừa tức mình vừa xấu hổ. Chị nọ trề môi lạnh lùng : « — Chịu thôi. » Rồi chị ta gánh dôi nước ngoe nguẩy bước đi, Tôi đứng vở vẫn một lúc lâu rồi lại lui thủi sang phố khác. Bây giờ viết những giòng này, tôi nhớ rõ là hồi ấy tôi không sợ hãi, nói cho đúng hơn, chưa biết sợ, chưa biết lo cho những nỗi nguy hiểm của sự lạc đường về đêm trong một thành phố rộng lớn. Tôi chỉ đi, đi mãi, lang thang trên hè phố, hết phố này đến phố khác. Bên tai tôi còn như vang tiếng cười mỉm dậy tiền nói ché riếu của bọn trai gái chỗ máy nước, khiến tôi không dám nghĩ đến tìm một người khác để hỏi nữa. Càng khuya, người qua lại càng thưa dần mà tôi vẫn đi, đi mãi. Bây giờ không phải còn mục đích nhìn cái cửa sơn xanh và cái tủ thuốc *Điều Nguyễn*, mà là mong gặp một kẻ quen thân. Lác đác, đã có vài nhà đóng cửa tắt đèn.

Bỗng, có tiếng giày cộc cộc trước mặt, và một người thanh niên vận áo phục đi lại gần tôi,

vừa đi vừa nhìn hai bên phố. Tôi chợt nhận ra khuôn mặt thân yêu do ánh đèn một tiệm hớt tóc chiếu ra và chạy lại ôm chầm lấy, gọi to : « — Anh ! .. »

Thì ra anh cả tôi đương đi tìm tôi đó. Anh mừng rỡ, nắm lấy hai vai tôi, lay lắc : « — Trời ơi, mấy đi đâu từ tối tới bây giờ ? Ở nhà hoảng lên, tìm mày tú tung ! » Rồi anh tôi hạ giọng xuống, hiền từ bảo : « — Thôi, đi về với anh ! nãy giờ em đi những phố nào ? » Tôi nín chặt tay anh — lần này thì không rời ra nữa — và chỉ ngoan ngoéo những đường phố tôi đã đi qua, thật ra tôi còn biết phố nào với phố nào nữa đâu ! (về sau tôi mới biết là từ phố hàng Bông, tôi đã đi lang thang ngót mấy tiếng đồng hồ và chỗ tôi gặp anh tôi là phố hàng Da.)

Về đến cửa, tôi nghe có nhiều tiếng lao xao ở trong nhà. Anh cả tôi nói to cho mọi người biết : « Tìm được hắn đây rồi ! »

Người đầu tiên chạy ra là cô tôi. Người ôm lấy tôi vào lòng, nước mắt chảy quanh : « — Sao cháu đi, không nói cho cô biết ? May quá, chứ gặp mẹ mìn thì nguy ! » Thầy tôi ở trên gác, đang

mong tôi, nghe nói ồn ào cũng hỏi vọng xuống : « Tìm được hắn rồi à ? Lên đây với Thầy, con ! » Ấy, đàn ông vẫn thế. Thầy tôi trầm tĩnh bao nhiêu đối với việc ấy thì cô tôi nóng nãy bấy nhiêu. Tôi vã rồi mà hình như cô chưa nguội cơn giận. Cô quay vào nhà trong, xia xói : « May mà nó về đây, không thì u khổ với tài ! Ác quá ! dẫn con người ta đi rồi bỏ đấy, về một mình. » Có tiếng ở dưới nhà khép nép thura : « — Thưa bà, cô ấy theo con rồi lại bỏ về ngay khi con còn đứng trong hàng kia mà, con có biết đâu ! »

Cô tôi quát lên giận dữ : « Thôi u đừng chối cãi, nó mới ở quê ra, đã biết đường đâu mà chạy đi chạy về ! » Các con cô và những người nhà chạy tìm tôi bấy giờ đều về cả, nhốn nháo nói mỗi người mỗi tiếng, chung quy là ai cũng đồ lõi cho u già. Tiếng nói u im bặt. Bấy giờ tôi mới nhận ra u ngồi chỗ chân cầu thang. Tôi rời cô tôi để chạy lên gác. Đi ngang qua chỗ u tôi nghe tiếng thú thít và ánh đèn nhà ngoài chiếu vào làm tôi trông rõ u đương lau nước mắt. Tự nhiên, tôi cảm thấy xốn xang trong lòng. Cứ chỉ giận dữ của cô tôi vừa rồi và vẻ đau khổ của u già khiến tôi đoán biết việc xảy ra ở nhà lúc

chưa tìm ra tôi. Chắc cô tôi che rằng u già đắt tôi đi chơi mà vô ý để đến nỗi lạc mất tôi, nên quở mắng u nhiều lắm. Còn u thì uất ức về nỗi tôi tự ý đi theo và tự ý rời u. Tôi đâm thương hại u. Trong thâm tâm, tôi muốn nói dối lời an ủi, dỗ dành u nhưng lại sợ u giận, không dám đến gần. Tôi tưởng tượng u sẽ đâm cáu và gắt lên : « — Chỉ tại mày, mà tao bị mắng, thời mày đừng vờ nữa ! » Và cô tôi sẽ nghe rõ chuyện, tôi sẽ bị đòn ! Rồi tôi làm thính bước lên thang, tai còng nghe tiếng thở dài buồn bã của u già ! Thầy tôi đương ngồi nơi bàn giấy, trước mặt là một bài báo viết dở. Người bô bút, vò đầu tôi và nói : — Thế mà thầy cứ tưởng là mẹ mìn bắt con rồi ! Thôi từ rày con đừng đi đâu hết !

Tôi vâng dạ và hú vía khỏi bị la rầy. Tuổi thơ dễ quên. Đêm ấy tôi ngủ một giấc ngon bên cạnh Thầy tôi mãi đến sáng hẵn mới thức dậy. Tôi nhẹ bước xuống thang gác. Cô tôi và các con chưa dậy. Nhìn vào bếp, thấy bóng u già đương nấu nước, tôi nhớ lại việc đêm qua. Tiếng la mắng của cô tôi và cái giọng nghẹn ngào của u trả lời lại như vọng bên tai tôi mấy lần. Tôi toan xuống bếp rồi lại thôi. Nhưng kìa, u đã lên, tay xách titch nước đem đặt vào giò

ấm. Nét mặt u vẫn thản nhiên và vui vẻ như lúc dắt tôi ngoài phố. Chắc là u không giận tôi đâu. Thấy tôi, u lại hỏi, giọng dịu dàng : « — Dậy sớm kia thế cô bé ? » Tôi nhẹ hẳn người, sung sướng hơn cả lúc mẹ tôi cho phép đi Hanoi. Chờ u trở lại bếp, tôi theo vào, đến cạnh u, thỏ thẻ :

— Đêm qua, cô tôi la u dữ lắm phải không ?

U già mỉm cười, nhại giọng tôi : « — La chi mà la, ấy, tính bà vẫn thế ! » Tôi lại thấy cái giọng nhại của u dễ thương chứ không đáng ghét như của mấy người chỗ máy nước đêm qua, và nụ cười của u bao hàm ý nghĩa nhẫn耐 và khoan hồng. Nhẫn耐 với chủ đề mong có công ăn việc

làm và khoan hồng với tôi, một đứa trẻ thơ quê mùa, ngớ nghênh.

Cho đến mấy tháng sau, khi rời khỏi Hanoi, về nhà quê, tôi còn khắc ghi sâu trong tâm khảm hình bóng của người đàn bà đó, hơn tất cả những cái gì tráng lệ của đất Hà-Thanh.

Quê tôi không có tiếng « u già » nhưng mỗi khi đọc trang sách báo xứ Bắc, hai tiếng ấy gợi cho tôi một kỷ niệm êm đềm thời thơ ấu. Ngày nay, hai mươi lăm năm qua, những người thân tôi đã chết hoặc đã cung ly cách, tôi vẫn còn nhớ chuyện cũ viết ra đây, không biết có còn ai xem không nhỉ ! U già chắc đã chết từ lâu, mà nếu có còn sống, nghe chuyện này u không khỏi chép miệng tội nghiệp con bé.



* KHẢ NĂNG

Ông Đột-Trưởng hăn-học la-mảng anh binh nhì băng đủ các thứ tên súc vật. Rồi ông hỏi :

- Ở ngoài đời, chú làm nghề gì ?
- Thưa ông Đột-trưởng, tôi làm việc trong một nhà Băng.
- Việc gì ? chú mày thì làm được cái khỉ mốc gì ? Lau nhà, lau bàn ghế hả ?
- Thưa không, tôi làm thư ký đánh máy. Còn lau nhà và lau bàn ghế thì có một ông Đột-trưởng về hưu.

Khúc hát người điên

Em vẫn cười điên xá lá bay

Mùa thu ôm giấc mộng lên mây

Mưa trắng đỗ xuống vàng lồng tóc

Em bước đi hồn ngơ ngắn say.

Rừng nhô dồi thương sương trắng lấp,

Hồn hoang từ thuở lạc rùng hoang

Cô đơn ngồi khóc trên bờ đá.

Một dấu chân và hai dấu chân.

Thượng đế vẫn cười bên xác chết

Trần gian nước mắt đỗ vào thơ

Cuộc đời vẫn trắng bàn tay cũ

Cơm áo. Đường đi. Giác mơ !

Ao lím tròn đêm chong mắt đợi

Những cuộc tình duyên không trái tim

Trắng rụng chờ mong trắng đứng lại

Thượng đế làm thinh hay Thượng đế quên ?

(Đã chết niềm thương trong mắt sâu

Từ lâu đứng nghẹt hai đầu cầu

Người ta hờn sẵn gươm và súng

Chờ chuyển sang sông xâu xé nhau !)

Nao nao buồn khóc lên thành tiếng

Ngơ ngác chiều đi sương chớm bay

Mây néo đường khuya trắng lạc lỏng

Bàn tay, bàn tay. Ôi bàn tay !

HUỲNH-MINH-TẤN (Phan.Thiết)

TÈ - HOÀN - CÔNG thi hành bá-dạo

* THIẾU-SƠN

SAU khi Vệ-ý-Công đã vùi chọi hạc mà mất nước, thân bị bầm nát như tượng, quân dân bị tàn-sát, xã-tắc bị tàn-phá, Tè-Hoàn-Công ở ngôi bá chủ đương trù tính xây đắp thành-trì, trùng-tu xú-sở cho Vệ thì lại có tin cắp-báo : « Quân Bắc-Địch lại tới đánh phá nước Hình » Hoàn-Công hỏi Quản-Trọng : « Nên cứu nước Hình chăng ? » Quản-Trọng trả lời : « Chư-hầu chịu phục Tè cũng vì hay cứu người trong lúc hoạn-nạn, nay Tè đã không cứu Vệ lại không cứu Hình thì nghiệp-bá át phải hư. » Hoàn-Công nói : « Bây giờ có 2 việc, một việc đắp thành cho Vệ, một việc đem binh cứu Hình, vậy việc nào phải làm trước ? » Quản-Trọng thưa : « Cứu Hình xong rồi sẽ lo đắp thành cho

Vệ. » Hoàn-Công liền truyền lệnh cho 4 nước Tống, Lỗ, Tào, Thủ khiến phải tề-tựu một nơi để cứu Hình.

Binh Tống và binh Tào tới trước. Còn Lỗ và Thủ chưa tới. Quản-Trọng trả lời Hoàn-Công : « Bình Địch mới đánh, binh Hình còn sức cự-địch, bây giờ nếu ta cứu gấp thì công ơn không lấy chi làm lớn, chi bằng chờ cho binh Hình cự-địch không nổi, át phải tan vỡ, binh Bắc-Địch cũng đã mệt mỏi rồi, chừng ấy ta sẽ đem binh đến cứu, phá tan binh Địch, cứu nước Hình lại thì sức binh không mệt bao nhiêu và công lại nhiều hơn. » Hoàn-Công làm theo kế ấy, mượn cớ chờ đợi, binh Lỗ và Thủ đóng binh nơi Nhiếp-Bắc mà dọ thăm tin-tức. Ba nước đồn

NHÂN VẬT XUÂN THU

binh ước được hai tháng, Bắc-Địch công phá nước Hình rất gấp, binh Hình hết sức cự-địch, túng phải bỏ thành mà chạy.

Thám-tử về báo với Hoàn-Công vừa rồi, kể bá-tánh của nước Hình rùng rùng chạy đến dinh Tè cầu cứu. Chúa nước Hình nhào lăn giữa đất ngay trước mặt Hoàn-Công, Hoàn-Công đỡ dậy an-ủi rằng : « Tại nơi tôi cứu trễ cho nên mới ra nông-nỗi như vậy. Ấy là tội của tôi rất lớn. Thôi bây giờ chẳng thèm chờ binh Lỗ, binh Thủ làm chi. Tôi sẽ cùng Tống-công và Tào-bá dẹp địch. » Kế đó Hoàn-Công liền cho mời hai vua tới nghị việc cứu Hình. Ba đạo binh đồng nhô trại kéo tới đánh Bắc-Địch. Quân Địch đánh phá, giết chóc, cướp-bóc đã dời rồi, nay nghe có binh ba nước kéo tới liền rút lui bỏ chạy về phía Bắc. Binh ba nước kéo tới thấy lửa cháy rầm-rầm và quân địch đã rút lui thì liền áp vào chữa lửa. Hoàn-Công hỏi Hình-Hầu : « Bây giờ cung thất cháy tan, thành quách hư hại như vậy, ở đây nữa đặng chăng ? » Hình-Hầu đáp : « Bá-tánh trốn qua Di-Nghi rất nhiều, tôi muốn dời qua Di-Nghi cho vừa lòng dân. » Hoàn-Công khiến binh ba nước

hiệp lại đắp thành Di-Nghi, cất nhà tôn miếu và cung thất cho Hình-Hầu, lại khiến người về Tè chuyên chở trâu, ngựa, lúa, gạo, hàng vải qua đó giúp Hình-Hầu. Tôi chúa nước Hình đều cảm ơn Hoàn-Công khôn xiết kề. Lo cho Hình rời Hoàn-Công còn kéo binh chư-hầu qua tu bồ Sở-khâu cho Vệ. Tân-quân nước Vệ cũng cảm kích vô cùng.

*

Quản-Trọng khuyên Tè-Hoàn-Công phải cứu giúp chư hầu nhưng tới khi chư hầu làm nguy cầm phải cứu gấp thì lại bảo : « Khoan đã ! » Khoan đã ! để cho nó kiệt quệ-lầm than, cùng nguy, cực khổ thì công mới to, ơn mơi lớn và tiếng tốt mới truyền xa-

Lữ-Đông-Lai về câu chuyện trên đây đã có những lời bác-nghi như sau : « Vương-giả sợ thiên-hạ loạn, bá-giả sợ thiên-hạ không loạn. Vì loạn không to thì công không lớn, mà công không lớn thì danh không cao. Muốn được danh cao phải có công lớn, muốn được công lớn phải nuôi loạn cho to. »

Quân Địch đánh nước Hình, hai năm sau Tè-Hầu mới dời dân Hình qua Di-Nghi. Quân Địch diệt nước Vệ, ba năm sau Tè-Hầu mới phong cho Vệ đất Sở-khâu.

Nếu thật lòng thương hại hai nước ấy tại sao phải chờ vài năm mới để ý đến? Chủ-tâm rõ ràng chỉ muốn nubi loạn đó thôi! ...

Than ôi! Trong thảm họa của Hình và Vệ, từ vua, quan đến sĩ, dân đã chịu xác chết bờ đây đồng nội, còn mồi-hôi nước mắt thảm đầy cả cây cỏ, kẻ có lòng nhơn vừa trông thấy cảnh náo-nùng đã hối tấp chạy đến tiếp cứu ugay, không thể ngồi yên được một buổi sớm, vậy mà Tề-Hoàn-Công vì một chút danh côn-con, ngồi yên để xem hai nước đó chết trên hai năm truwong, sao mà nhẫn-tâm đến thế! Muốn cho tai-nạn của người to ra để cho oán-huệ của mình to thêm, muốn cho hung-ác của giặc rõ thêm để cho công-trạng của mình rõ ra, như vậy là lấy sanh mạng của vạn người để đổi lấy danh vọng của một mình, tâm gì mà thế? Vừa thoát trong thấy trẻ con sắp rơi xuống giếng, lòng thương-sót, đã hãi-hùng tức nhiên sanh ra, đó là chơn-tánh của con người. Chơn-tâm khi đã phát-hiện chẳng có gì ngăn trở được thì có rảnh đâu mà toan tính đến các việc khác.

Có kẻ lại bảo rằng: «Kê sắp rơi xuống giếng mà lại cứu ngay, công kia rất cạn. Để cho thật rơi rồi mới đến cứu, công mồi sâu. Khoanh tay mà chờ cho trẻ rơi,

mới cõi xiêm áo nhảy xuống cứu, tự nhiên cha mẹ nó sẽ chịu là ơn tái-sanh, làng mạc sẽ nhân là có đức hơn người, có nghĩa khuynh-dòng cả phuờng xóm. Chứng ấy nghĩ lại lúc trước nếu cứu đứa trẻ sắp rơi, cha mẹ nào có tạ ơn, xóm làng nào có khen-ngợi, rõ-ràng cảnh thật quá khác nhau.

Nhưng thử hỏi, ở địa-vị của trẻ em kia, nên gặp người trước hay nên gặp kẻ sau?

Than ôi! Vương và bá phân biệt nhau tại chỗ đó!



Nhưng lời bác nghị của Đông-Lai tiên-sinh thật là sâu sắc và cũng thật là thiết tha. Ông đã nói ra với tất cả một tấm lòng trung-thực, bác-ái, nhơn từ và trong sạch biết bao nhiêu. Trước khi công kích bá đạo ông đã đề cao Vương đạo và nhắc tới những vua Nghiêu, Thuấn, Võ, Thang. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng sở dĩ Vương đạo thực hiện được phần nào là do sự tổ chức xã hội còn thô sơ, do trình độ xã hội còn thấp kém, do dân trí chưa mở mang, nhân tâm còn thuần phác. Nếu thánh nhơn sống lại lối ngàn năm sau thì thánh nhơn sẽ không thể nào thực hành Vương đạo được.

Nếu các ngài chịu ngồi trên ngai vàng thì các ngài phải làm như tất cả các ông vua khác. Hoặc các ngài sẽ từ bỏ ngai vàng mà làm một Thích Ca, một Jésus, một Khòng-Tử, Mạnh-Tử hay Mặc-Tử. Chúng có là Khòng - Tử đã thất bại ở nước Lỗ, Mạnh Tử đã thất bại ở nước Lương chỉ vì muốn nói chí Thánh Nhơn mà thực hành Vương đạo. Bởi thế nên tôi không muốn nói tới Vương đạo mà chỉ bàn tới bá đạo ở đây.

Khi Tề Hoàn Công trì hoãn việc cứu Vệ và vì binh sĩ của ông mới đi đánh Sơn Nhụng về còn cần phải nghỉ ngơi để dưỡng sức. Nhưng khi ông trì hoãn việc cứu Hình thì lại có tới hai lý do để trì hoãn. Lý do thứ nhứt là quân Hình mới ráp chiếu còn sức đương cự và quân Địch còn mạnh, còn hăng. Đề chung nó vật lộn nhau cho cả hai bên đều kiệt quệ rồi sẽ can thiệp thì chắc thắng hơn và đỡ nhọc sức quân. Lý do thứ hai là chờ cho Hình thật cùng khốn thì sự giúp đỡ của Tề mới to-tát. Chờ cho người ta gần chết rồi mới cứu khi mình có thể cứu người ta ở phút đầu, đó là một việc làm bất-nhơn, thất-đức, một việc làm

của bá-giả chứ không phải của vương-giả. Lời mạt-sát của Đông-Lai tiên-sinh đích-đáng và thống-khoái biết bao nhiêu! Nhưng ông đứng về phe người mắc nạn chứ không đứng về phe người cứu nạn. Một người đã giết anh để đoạt lấy ngai vàng như Tề-Hoàn-Công, người đó đâu có thể thông cảm được những nỗi thống khổ của nhân-dân nước Hình? Vậy thì cứu Hình đâu phải vì lẽ nhân-đạo. Cứu Hình chỉ là để gây uy-tín, gây ảnh hưởng, củng-cố sự nghiệp của một vị bá chủ chư-hầu. Nếu vua tôi và quân dân nước Hình cần phải hy-sinh bao nhiêu để cho ông đạt được những mục tiêu của ông thì ông cũng không mảy may xúc động. Ông có những lý-lẽ khác với những lý-lẽ thông thường vì ông là một ông vua, hơn nữa ông là một bá-chủ. Ông có những lý-lẽ của nhà nước (les raisons d'Etat) Quân ông còn mệt, phải cần cho quân ông nghỉ khoẻ một thời-gian, đó là một lý-lẽ. Quân địch còn mạnh, đánh gấp chưa chắc đã ăn và dầu có ăn cũng hao binh, tốn tướng bón bèng, đó là một lý-lẽ thứ hai. Cứu đồng-minh sớm, người ta không nhớ ơn lâu. Phải để cho người ta gần chết, người ta mới

nhớ ơn tái-tạo và thần-phục mình lâu hơn, đó là lý-lẽ thứ ba.

Những lý-lẽ đó, một người như Tống-Tương-Công, ôm cây cờ nhơn-nghĩa » để dưa thần dân của mình đến chỗ bại-nhục lầm-than, một người như thế làm sao mà biết được. Làm vua và thứ nhứt là làm bá chỉ nên nói nhơn-nghĩa mà không nên làm nhơn-nghĩa, hoặc có làm nhơn-nghĩa thì cũng chỉ nên làm trong khuôn-khổ những lý-lẽ quốc-gia, tức là có lợi cho nước mình, cho dân mình và cố nhiên là cho dân mình trước đã.

Thầy Mạnh-Tử tới thăm Lương Huệ-Vương. Nhà vua hỏi thầy có điều gì chỉ bảo có lợi cho ông thì thầy hỏi lại : sao không hỏi điều nhơn-nghĩa mà chỉ hỏi điều lợi ? Lời nói của thầy đã làm cho nhà vua chán thầy.

Cho tới nay đã trải qua 2600 năm, nhơn loại đã tiến hóa bỗn-bàng mà những lý-lẽ quốc gia vẫn còn được duy trì ở mỗi nước, chủ-nghĩa công lợi vẫn thắng thế ở khắp nơi thứ nhất là khi người ta đã tìm được nhiều đất mới, khai được nhiều hầm mỏ, chiếm được nhiều thị trường và chế được

nhiều vũ khí tối tân. Bá đạo được phát triển theo với những chủ-nghĩa thực dân và đế quốc.

Khi cụ Sào-Nam bôn ba hải-ngoại, cụ muốn làm như thần Bao Tư qua khóc với Vua Tần để xin cứu Sở, cụ hy vọng rất nhiều vào hai nước Tàu, Nhật là hai đồng văn đồng hóa với Việt-Nam. Nhưng kết quả là cụ đã bị nhà cầm quyền Nhật trục xuất để làm vừa lòng Pháp và bị một Tướng Tàu hạ ngục để tính giao lại cho Toàn quyền Đông-Dương.

Khi người Nhựt qua chiếm đóng Việt Nam ta đã thấy họ đối xử với ta như thế nào. Họ cũng nói nhơn-nghĩa nhưng họ có làm nhơn-nghĩa đâu ? Và làm nhơn-nghĩa sao được khi chính họ cũng có những tham vọng đế-quốc ? Và những lý-lẽ đế-quốc còn phi nhơn loại hơn những lý-lẽ quốc gia.

Ở đời này, ta còn phải tìm hiểu bá đạo nhiều hơn là Vương-đạo mặc dù ta phải kính phục những người còn tha thiết với Vương-đạo như Đông-Lai tiên-Sinh.

Tôi làm vợ

(*Girl in Bombay*)

* ISHVANI

ĐỖ-TRUNG-THỊNH dịch



Việc chống đối nhau vì tôn-giáo làm chia rẽ Ấn và Hồi ngày nay đã trở thành một vấn-đề quốc-tế. Ngoài những vấn đề chính trị và xã-hội, còn có những vấn-đề cá-nhân đã là hậu quả của những xung đột này : đây là một trong những vấn-đề cá-nhân mà độc-giả sẽ thấy trong đoạn tư thuật sau đây. Trong một cuốn sách nhỏ đầy những lời rên siết của đời sống náo nức và hào hoáng của thành phố Bombay - một phụ-nữ trí thức Ấn có tình-thân cởi mở đã hồi tưởng lại chuỗi ngày thanh xuân của mình bị giam hãm trong một gia-dình trưởng già Hồi-giáo. Thân phụ và tò-phụ của Bà là những y-si đã góp một phần lớn vào việc đánh đổ những thành-kiến mà trong đó người ta cho rằng người đàn-bà phải được giam giữ trong một khung cảnh chật hẹp cách biệt hẳn với thế-giới bên ngoài. Chúng ta sẽ thấy chính Bà Ishvani, sau ngày hôn lễ, đã bị đặt trước một vấn-đề chính yếu đang cản trở bước tiến của xứ sở Bà.

GHUYỆN NGẮN NGOẠI QUỐC

TRONG khi tôi sắp bước ra đi dạo như thường lệ vào mỗi buổi chiều thì Bhabi — bà kế mẫu của tôi — bước vào.

«Chúng ta không đi đâu chiều nay» — Nói xong, Bà đi tới đi lui trong phòng. Sau đó bà kéo ngăn tủ của tôi, lôi ra chiếc chandelier màu xám và chiếc áo cánh. Ngắm nghía một lúc, Bà bĩu môi : «Y phục này khá đẹp, nhưng tôi còn những thứ đẹp hơn». Ké bà ngồi xuống giường tôi và bằng một giọng nghiêm-nghị Bà nói tiếp :

— Tôi hơn hết là tôi cho cô hay rằng cha cô đã chấp thuận lời cầu hôn của bạn Ông để gả cô cho một thanh-niên vừa tốt nghiệp ở Oxford về. Người ta tiên đoán là Raschid sẽ có một sự-nghiệp rực rỡ; hiện thời hắn mới 24 tuổi. Bất chấp cả tục-lệ của chúng ta và sự phản đối của tôi, hắn nhất quyết gấp cô và tự hắn xin cầu hôn trực-tiếp với cô. Ông Abba và cha cô đã chấp thuận lời thỉnh nguyện của hắn mà chẳng thèm hỏi ý-khiến tôi về việc ấy. Độ một giờ nữa các người ấy sẽ tới đây. Vậy cô hãy sửa soạn và chờ đến khi nào tôi gọi cô ra.

Sau cùng, bà kế mẫu gọi tôi ra.

Khi tôi bước vào phòng khách, Ông Abba, một công-chức và là bạn thân của gia-dinh tôi, đứng lên. Người cạnh bên ông là một chàng trai trẻ đẹp, nước da màu

Nói xong, Bà khen kiệu bước ra khỏi phòng tôi với một dáng điệu đầy bất mãn.

Trong những lúc có những ý nghĩ lạc quan nhất, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể giáp mặt vị hôn phu của tôi trước khi cử hành hôn lễ. Tôi lén nhìn trong gương, và thầm hỏi xem tôi có đẹp, có xinh chàng ? Tôi không đẹp, cũng chàng xinh, nhưng chắc là tôi có chút duyên dáng hấp dẫn nào đó. Tôi bỗng nghĩ đến giây phút hồi hộp khi gặp chàng, và tôi muốn chạy trốn. Nhưng rồi tôi lại cho rằng hành vi ấy hèn kém, không xứng đáng đáp lại ý muốn của chàng đã có đủ can đảm để gạt bỏ những lề-luật trói buộc của nền luân-lý cổ truyền. Rồi tôi đâm ra bồn chồn và mong cho nhà trai sớm đến. Tôi cố đọc sách cho quên thời khắc, nhưng tư-tưởng tôi rối loạn trãm chiều. Tôi đọc làm thăm tên của Raschid...

26

olive, mà chúng tôi đã gặp chàng trong lúc đi dạo. Ông Abba kéo tay tôi và nói :

— Ishvani, đây là Raschid, một người bạn trẻ mà bác thương yêu như con ruột bác.

Nói xong, Ông khít mũi và khập khễch chống gậy bước ra.

Tôi ngồi xuống, và Raschid ngồi cạnh tôi trên một chiếc ghế dài. Sau một phút im lặng, chàng lên tiếng :

— Nếu không có sự giúp đỡ của bác Abba thân mến thì tôi đã không có được cái giây phút ngồi gần cô như hôm nay.

Chàng dừng một lúc lâu rồi tiếp :

— Hôm nay tôi đến để xin được kết hôn cùng cô.

— Ba tôi không cho anh biết về ý định của người sao ? Tôi khẽ đáp lời chàng.

Chàng gật đầu, rồi bỗng nhiên như quên hết e-lệ, chàng nhìn tôi mỉm cười với một vẻ tin-tưởng hồn nhiên :

— Cô hiểu cho rằng tôi vừa ở Oxford về vài tháng nay. Ba tôi nhất định bắt tôi cưới vợ, nhưng ý nghĩ phải kết hôn với một cô gái tôi chưa

từng gặp gỡ, chưa từng rung động vì họ làm tôi chán nản vô cùng. Cuối cùng, tôi xin Ba tôi hoan cho tôi một thời gian, và tôi đi Darjeeling để suy nghĩ cho chín chắn. Và nơi đây, tôi đã gặp cô. Tôi vội vàng gửi thư và điện tín đến bác Abba, cầu khẩn bác ấy đến đây để giúp tôi, vì tôi biết bác ấy là một người bạn thân của gia-dinh cô.

Và hơi e-lệ mỉm cười, chàng hỏi tôi :

— Còn cô, cô có chút cảm tình nào đối với tôi để nhận lời tôi không ?

Tôi đáp lời chàng bằng cái gật đầu ứng-thuận. Và tôi nghĩ rằng Bà kế mẫu của tôi phải lấy làm hạnh diện khi nghe câu chuyện của chúng tôi, mặc dầu tâm-hồn Bà đã bị che lấp bởi những sự ghen ghét. Tôi đã là điển hình cho cái nhân-hiệu giáo-giao của người thiểu nô khuê-các, và tôi không nói thêm lấy một lời.

Người ta nghe tiếng gậy nhịp trên sàn gạch phía phòng ngoài và Ông Abba bước vào. Ông tiến lại ngồi giữa Raschid và tôi, quàng hai tay lên vai chúng tôi và hỏi :

— Thể nào các cháu, xong xuôi cả rồi chứ ?

— Thưa bác xong rồi. Raschid đáp, Bác có thể hỏi phụ thân của Ishvani xem cháu có thể xin ảnh của cô ấy và viết thơ thăm cô ấy không ? Và sau khi các người ấy ở Bombay về, cháu có thể thỉnh thoảng đến thăm nàng chàng ?

Mấy câu sau này chàng nói một mạch dường như chàng đã cố thu hết can đảm và đã nghĩ kỹ trước khi nói.

Bác Abba vắt chéo hai chân lên nhau, hai tay vẫn quàng trên cổ chúng tôi, và bằng một giọng khàn khàn, bác nói :

— Cố nhiên, nhưng đừng nồng đên thường quá. Bây giờ Raschid và tôi phải về. Sáu giờ sáng mai, chúng tôi đã phải ra ga.

Lúc đứng dậy, Raschid nói bằng một giọng cả quyết :

— Tôi tưởng đên bây giờ, điều tôi cần nói với bác là gia đình của cô đây theo phái Shias, còn chúng tôi theo Aga Khan, nhưng việc này không thành vấn đề. Những thành kiến này không còn là những trở lực lớn lao đối với thế hệ ngày nay.

Chào Bác.

Tôi cũng đứng lên theo. Raschid dừng lại nơi ngưỡng cửa và quay lại chào tôi. Tôi chỉ đáp chàng bằng một nụ cười e thẹn.



Raschid cho tôi biết rằng chúng tôi sẽ sống chung với song thân chàng trong vài năm.

Ở nước Án, mọi gia đình vẫn có lệ bắt con trai và cháu nội sống chung với cha mẹ dù những người này đã lập gia đình. Chúng tôi cũng không thể làm trái lại luật lệ của chế độ đại gia đình ấy. Trước ngày cử hành hôn lễ, tôi đã được gặp mẫu thân và anh chị em của Raschid, và theo phong tục người Hồi, tôi có thể trông thấy phụ-thân chàng & tận đàng xa, nhưng tôi không được biết những người khác trong gia tộc chàng, vì chàng ai nói với tôi về điều ấy. Ngay cả cô em Lita thân yêu của tôi cũng không cho tôi biết trước là Ông nội, bà ngoại của chồng tôi, ba người chú, những bà vợ của chú chồng tôi cùng con cái họ, và đến nữa là những ông anh họ chồng tôi đều sống chung dưới một mái nhà với chúng tôi.

Trước đây, hai gia đình đều

theo nhóm Hồi giáo Kojas là nhóm thờ Aga Khan như vị lãnh tụ tối cao của họ. Nhưng sau này Ông nội của Ishvani — Bismail — lại là lãnh tụ một đảng nhỏ gia nhập vào phái Hồi giáo Shias chống lại đường lối dẫn đạo của Aga Khan.

Người ta thuê cát cho Raschid và tôi một gian nhà nhỏ ở một góc vườn, phía bên kia sân đối diện với giầy nhà gia-tộc. Căn nhà của chúng tôi gồm một phòng khách, một buồng ngủ và một phòng rửa mặt. Vật dụng trang trí trong phòng khách gồm có vài cái ghế dựa loại gỗ quý, một chiếc ghế dài và sàn lót bằng tấm thảm Ba-Tư. Những quyển sách của Raschid sắp dài theo tường tạo nên nét sống động và vui tươi cho gian phòng. Hành lang bao xung quanh nhà trông ra mảnh vườn xinh xắn tô điểm bởi những bụi hoa hồng to và những khóm đầy hoa trà màu đỏ và trắng

Mặc dầu chỗ ở mới của tôi có đầy vẻ đẹp mỹ miều, tôi vẫn không thấy thích thú như sống ở nhà tôi. Sống giữa sang trọng rực rỡ với những món nữ trang đắt giá, những chiếc chòang kim-tuyễn đủ màu, những đôi giày

viền cườm, (những vật mà tôi ao ước suốt đời tôi), tôi vẫn luôn tha-thiết mong mỏi được trở về với gia đình tôi. Đời sống trước kia đối với tôi dường như chán nản và trầm lặng, nhưng bây giờ càng ngày tôi càng thêm tiếc nhớ sự đầm ấm, nỗi vui mừng và tình tương thân tương-ái mà cuộc sống có vẻ trầm lặng kia đã gói ghém ở trong.

Còn gì thích thú bằng được trườn mình trên sân thượng để mơ thấy mình trở thành một vũ nữ lừng danh, mơ thấy mình đi dạo với youssouf trong vườn đầy hoa thơm để ngắm mặt trời đỏ ối đang lặn về phía biển xa thẳm. Và tôi thèm nhớ những buổi nói chuyện với Lita, những phút trầm ngâm triết lý về sự vô tận của thời gian, về sự tương quan giữa nền văn-hóa Đông, Tây, và những mâu thuẫn tôn-giáo trên thế-giới; và cuối cùng sau mỗi câu chuyện, chúng tôi cùng đặt câu hỏi : « Bao giờ cho dân-tộc Án được hoàn toàn giải phóng ? »

Trong hoàn cảnh hiện tại của tôi, không ai là người thèm quan tâm đến một câu chuyện nào mà trong đó không có bàn đến món ăn mà người ta sấp sửa

dọn ra hoặc chẳng có nói đến ngày đi diễn thử hành lễ. Tôi không thể luyện tập những vũ điệu của tôi cũng như không dám mơ tưởng đến việc đó, vì mọi người đều hoàn toàn chống đối lại sở thích của tôi.

Bà của chồng tôi cai-quản mọi việc trong gia-dình. Cặp mắt bà còn sắc sảo, mờ tóc đèn của Bà chải ngược ra phía sau, kết thành búi nhô, để lộ chiếc trán rộng của Bà. Bà là người triệt để tuân theo những giáo điều của Aga Khan. Do đó bà thù ghét tôi, vì tôi là một tín đồ Shias — và nhất là tôi lại là cháu gái của Bismail.

Tuy không cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng Raschid và tôi đều dùng cơm chung với gia-dình trong một gian nhà lớn. Phòng ăn — mờ tối vì không có cửa sổ — gồm có hai cái bàn dài và hẹp đặt ở hai góc buồng, một bên dành cho đàn ông và một bên cho phụ-nữ.

Bà nội Raschid đứng xem cho đến khi nào bên bàn đàn ông đã được dọn đầy đủ các thức ăn và họ đã ngồi xuống hết, bấy giờ bà mới ra hiệu cho chúng tôi vào.

Tôi bước theo sau những bà mẹ trẻ tuổi nhất, họ sẽ đảo mắt nhìn về phía đàn ông, kéo choàng phủ kín chân, và với vẻ nghiêm trang họ đi chậm chạp về phía chỗ ngồi của họ nơi bàn phụ-nữ. Cặp mắt của bà nội Raschid giống như cặp mắt của một viên tướng đương duyệt binh. Bà hướng về phía bàn chúng tôi, và cô làm ra vẻ thân mật để tiếp đón kẻ mới lạ, bà nhìn tôi nói :

— Hình như cô không thích ăn. Phải cô mà ăn chứ ! rồi Bà mỉm cười — một nụ cười cay nghiệt — nói tiếp :

— Cô đừng quên rằng đàn ông họ không thích những người đàn bà gầy dầu nhá !

Tôi cố mỉm cười để lấy lòng bà. Một bà thím chồng tôi bùi mội mai-mía : — ‘Tại cô ấy quen ăn sang nên những món ăn này cô ấy nuốt không trôi..’

Tôi nghe được những tiếng cười khúc khích có vẻ khoái trá cất lên sau câu nói đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy có vài cặp mắt đang nhìn tôi với vẻ xót xa thương hại. Tôi chỉ biết cúi đầu, cố ngăn cho hai giòng lệ khôn trào ra.

Suốt bữa ăn, tôi để ý không

thấy Bà của Raschid đựng túi món nào trên bàn ăn, mặc dầu từng chắp mẹ của Raschid thường lừa mắt nhìn Bà như van lợn cầu khẩn. Mọi sự cố gắng tạo hào khí của chúng tôi đều vô ích, vì bà vẫn bất động — một thứ bất động sắt đá — và bà chẳng hề nếm đến một món ăn nào. Bỗng nhiên, không có lý do gì rõ rệt Bà dùng dùng xô ghế đứng lên và bước ra khỏi phòng ăn. Một bầu không khí nặng nề bao phủ chúng tôi ; tiếng ly cốc, muỗng nĩa va chạm khi cánh cửa khép lại sau lưng bà. Là một người mới lạ nên tôi không hiểu được hành vi này.

Sau bữa ăn, tôi trở lại phòng của tôi, và vài phút sau Raschid theo vào. Chàng có vẻ khó chịu và bất mãn : chàng cầm lấy một cuốn sách, nhưng liền đó chàng lại đặt nó xuống với một vẻ bực rọc. Sau cùng, chàng đến đứng tựa cửa sổ, trầm ngâm ngó ra vườn. Bỗng chàng quay lại nói :

— Ba anh vừa bảo anh..

— Khoan, tôi ngắt lời chàng và cúi xuống tấm vải thêu tuyệt đẹp của tôi ; lúc ấy tôi đang bận gài một sợi chỉ bằng kim khí để giữ

chỗ cong của đường viền kim tuyển.

— Hãy dẹp việc đó lại. Anh có chuyện muốn nói với em. Chàng vừa nói vừa chỉ vào tấm vải thêu của tôi.

Tuân lời chàng, tôi đặt «tác phẩm» của tôi xuống và khoanh tay chờ đợi...

— Ban nay, Bà không dùng bữa. — Em cũng nhận thấy thế. Tại sao Bà không ăn một tí gì cả ?

— Đáng lẽ em không nên hỏi tại sao... Sự đó do.. Chàng tiếp theo với một giọng cau có — Bà không muốn dùng bữa cùng bàn với em bởi vì em không phải là người của nhóm Aga Khanis. Việc này đối với em không quan trọng, nhưng đối với Bà là cả một sự chống báng ra mặt.

Ishvani, em hiểu rằng anh không đòi hỏi em những gì mà anh xét ra em không thể nghe anh. Nhưng lần này, anh buộc lòng phải yêu cầu em gia nhập vào nhóm Khanis.

— Raschid, em sẽ hy sinh tất cả những gì của em cho anh, trừ việc đó.

— Những việc em theo đó chỉ là trên nguyên-tắc thôi —

chẳng la lên : — Em hiểu rằng đối với anh, việc em thờ tôn giáo nào cũng chẳng có gì đáng kể, dù em theo Ấn-độ giáo, Hồi-giáo hay Công giáo. Nhưng khổ nỗi, bà anh và tất cả mọi người trong gia-dình đều nghĩ khác anh.

— Raschid, Em cũng hiểu rằng, với anh cũng như với em, việc theo một tôn giáo này hay một tôn giáo khác đều chẳng có gì quan-trọng. Nhưng tại sao em lại không được cho bay trước khi cưới là những người trong gia-dình anh đều tỏ ra «độc tôn» trong vấn đề này ?

Chính anh cũng không biết rằng họ có những tư tưởng độc đoán đó.

Tôi nhìn chàng và bàng một giọng thiết tha :

— Nhưng, Raschid, anh chỉ nói về họ, còn anh và em, chúng ta không thể bàn đến việc của chúng ta sao ? Tại sao anh không nghĩ rằng chúng ta phải có một tinh-thần can-dam để làm những việc gì xét ra đó là phải và hợp lý. Sau nữa, chúng ta còn là đại-diện của thế hệ thanh-niên Án ngày nay.

Hành động của chúng ta sẽ làm gương cho kẻ khác để ý và noi theo. Lẽ nào chúng ta không có quyền tự-do tư-tưởng sao ? Những tư-tưởng của gia-dình anh chỉ có giá trị ở thế kỷ trước. Nhưng với chúng ta là người đã được hấp thụ một nền giáo-dục mới, những tư-tưởng đó đã lỗi thời. Chàng bỗng chồm ra khỏi ghế :

— Em không cần phải pha trộn nước Án vào việc đó. Đây chỉ là một vấn đề cá-nhân và nó chỉ có liên quan đến chúng ta mà thôi.

— Nhưng việc đó lại là việc mà gia-dình em quan-tâm đến. Cha em đã đem cả đời người ra tranh đấu chống sự cuồng tín và áp-bức mà trước đây đã làm chúng ta rên-siết.

— Đó là dĩ-vãng, ta nên để nó chìm theo quá khứ.

— Nếu em quên chuyện đó thì cũng chính là em tự khinh em.

Chàng bức tức ngắt lời tôi :

— Thôi đừng nhiều chuyện ! Anh đã lịch sự yêu cầu em làm vừa lòng anh, nhưng em chỉ đáp lại bằng những luận điệu không đúng lúc. Böyle giờ anh ra lệnh

cho em : nhất định là em phải theo phái Aga Khanis. Nếu em là người vợ hiền đúng như những đàn bà Hồi thì em phải cố gắng chấp thuận ý muốn của anh.

— Nhưng, Raschid...

Chàng đưa tay lên :

— Thời đủ rồi. Đã đến giờ em đi nghỉ, chào em.

Nói xong, chàng bước vội ra khỏi phòng sau khi đóng mạnh cánh cửa lại.

*

MÃI mấy tuần sau, tôi mới được hưởng vài ngày êm đềm bên cạnh cô em gái Lita yêu mến của tôi. Lita cho tôi biết rằng anh chúng tôi đã đi Luân-dôn (Londres) và đang đợi em tôi ở đó

— Nhưng Lita, em không thể bỏ chị để rời nước Án được.

— Sao thế ? Vâ-lại, việc đó sẽ chẳng lâu lắm đâu. Chị đã lập gia đình và được hạnh phúc, em không còn gì để giúp đỡ chị nữa.

— Em có chắc chắn là biết tất cả những gì đã xảy đến cho chị không ?

Tôi nhìn tấm choàng xanh kẽ sọc trắng của tôi, rồi bỗng nhiên tôi muốn xé toang nó ra từng

mảnh. Tôi nghĩ, thà là mặc rách rưới mà được tự-do.

— Sao? Chị không được hưởng mọi sự tự do chăng ? Anh Raschid đưa chị đi khắp nơi mà, ngay cả những chỗ như hí viễn nữa.

— Phải ! Anh ấy dẫn chị theo mọi nơi, và nhóm Kojas của chúng ta xem việc chị được dẫn vào một hí viễn như là một điểm thành công vĩ-đại trong việc giải phóng phụ-nữ. Nhưng chị thì chị cần một thứ tự-do khác hơn, chẳng hạn như việc chị được một mình đi đến ngưỡng cửa nhà chúng ta mà chẳng cần phải xin phép một người nào. Có nhiều khi đường như là chị không được thở hít khí trời nếu không có sự thỏa thuận của họ. Thật là kinh-khủng, Lita ạ ! Nếu em rời nước Án, chị cũng sẽ theo em.

— Chị không nên làm thế.

— Nhưng đâu sao, chị không thể và cũng không muốn tiếp tục cuộc sống hiện tại : chị cảm thấy như bị cầm tù trong gian nhà ấy. Mọi phía xung quanh chị, quay qua bên nào, chị cũng chạm phải những sự đau lòng : gai-cáp, dǎng phái, thành-kiến.

— Thế sao chị lại lấy chồng ? Lita hỏi tôi bằng một giọng nghiêm nghị.

— Cả em nữa, Lita, em cũng lên án chị sao ? Hơn ai hết, em có thể giải đáp câu hỏi đó. Chị thành hôn với Raschid bởi vì chị không thể làm khác hơn. Quả tình chị có gặp Raschid một vài lần trước ngày cử hành hôn lễ, và việc này chị đã hưởng được sự dễ dãi hơn em, vì em chưa từng được giáp mặt vị hôn phu của em lần nào. Nhưng xét cho cùng, thực ra chẳng có gì khác biệt giữa hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta sẽ là những kẻ quái gở và bất biếu nếu chúng ta làm trái lại cái việc « cha mẹ đặt đâu, con nghe doi đó ». Chúng ta không có quyền lựa chọn, và rồi...

— Thôi đừng khóc nữa, em vẫn chị, chị cầm lấy khăn tay của em để lau nước mắt đi. Lát nữa, chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề này. Với sự kiên nhẫn và chịu đựng, chị sẽ thấy mọi việc đều ổn thỏa.

Đã từ lâu, tôi chưa được gần cô em gái thân mến của tôi một tối nào. Ở đây êm đềm và ấm áp biết bao...

Bỗng nhiên, cái ước vọng được đi đến những phương trời xa lạ lại vụt tắt ngấm trong lòng tôi. Tôi cảm thấy rằng cuộc đời chỉ dễ dãi khi người ta được sống mãi bên cạnh những kẻ thân yêu. Tôi hồi tưởng lại những tuần lễ vừa qua : tôi đã chiều theo ý muốn của Raschid, và từ đây, tôi đã là người của phe Aga Khanis. Tôi cũng hiểu tôi tự hạ mình trong việc chấp thuận đó, và việc làm tôi đau khổ hơn chính là việc biết rằng tôi đã thiếu sự can-dam tinh-thần mà đáng lẽ ra tôi phải có, để cương-quyết trung thành với những tư-tưởng thầm kín của tôi.

Sau đó, cũng ngay tối hôm ấy, tôi thuật lại việc này với em gái tôi, nhưng lòng kiêu hãnh của tuổi trẻ đã ngăn không cho tôi nói với em gái tôi về việc cụ bà chồng tôi không thèm ngồi ăn chung bàn với tôi, và việc tôi bị cơn đói dần vật vì tôi cũng bắt chước bà cụ doi cơm.

Tôi không muốn cho em tôi biết những đòn đau khổ của tôi bên cạnh Raschid : sau lúc thế xá bị dày vò, tôi quay mặt vào tường, cắn chặt lấy mép gối để

ngăn những tiếng nắc đau thường cho khôi thoát ra ngoài cổ họng, nầm lặng nghe bụng cồn cào vì doi cơm, hồn mình rên siết vì doi khát tình thương.

Tôi ngược nhìn nét mặt ngày thơ của Lita chưa in một dấu vết ngang trái nào của cuộc đời, nói :

— Lita, chị xấu hổ mà thú thật với em rằng chị thiếu những đức tính mà người ta doi hỏi nơi một người vợ trong xú chúng ta. Ở đây, một người vợ phải tự hy sinh không một lời than vãn, mím cười trong đau khổ, và nhắm mắt bước theo sự dẫn dắt của người chồng đến bất kỳ con đường nào mà họ thích. Nhưng chị lại là kẻ không biết hạ mình, không mềm dẻo, không tuân lời : chị không thể nào đem hạnh phúc đến cho Raschid. Anh ấy tự-cho anh ấy là một thanh-niên mới, nhưng anh ấy vẫn quan-niệm phụ nữ theo như thân phụ và cụ ông anh ấy. Anh ấy có thể ở mọi nơi ở Anh, ở Pháp, ở Mỹ, nhưng trong thâm tâm, anh ấy vẫn muôn doi là anh ấy, anh ấy chẳng có gì thay doi.. Nhưng thôi, chúng ta hãy quên những vấn-

đề đã làm rối chúng ta trong chiều nay. Hãy tưởng tượng là chúng ta đi du-lịch các nước mà chúng ta chưa từng thấy, tưởng tượng như ta đương học ngôn ngữ của họ, và ta đang gặp gỡ đủ hàng người.

— Ồ tuyệt ! Lita reo lên một cách thích thú — Ta hãy bắt đầu chọn thức ăn ở một trạm nghỉ đầu tiên. Em vẫn thích món gà bồ lò.

Lita tiếp theo :

— Em tin chắc rằng tất cả những kẻ xâm lăng Hồi giáo không bao giờ chinh phục được nước Án, nếu tất cả những tín đồ Án. Độ giáo đều ăn thịt.

— Chị còn đi xa hơn, và nếu chị có quyền, chị muốn làm sao cho tín đồ Hồi giáo ăn thịt lợn và tín đồ Án-độ-giáo ăn thịt bò. Nếu người ta bò được sự cố chấp cực đoan về tính chất tín ngưỡng, bước đầu tiên phải là việc đem lại một nền độc-lập thật sự và sự giải-phóng hoàn-toàn cho nước Án.

Chúng tôi đồng cười phá lên, nhưng nỗi vui của chúng tôi vẫn co nhuốm màu buồn thảm.

Mọi sự đó nói thì dễ, nhưng phải mất bao nhiêu thời gian nữa

dế Án-dê-giáo của chúng tôi với hàng triệu người dối khổ có thể quên được sự dị-doan và lòng tin tưởng vu vơ. Biết bao nhiêu người đã từng tìm ở đó một nguồn an-ủi duy nhất. Một người đang bị cơn đói hành hạ vẫn có thể quên ngay nỗi khổ của mình khi họ ngước mắt nhìn lên pho tượng Krishna, lắp lánh những viên đá quý trong ngôi đền với những vách tường cẩn toàn vàng y và nhất là khi họ ngửi thấy mùi hương trầm thơm ngát.

Thật là tàn nhẫn mà cướp mất nguồn an-ủi đó, vì không có gì hiện hữu trên thế-gian này để có thể thay thế cho họ sự say mê nồng nhiệt đó, không gì có thể đổi cho họ sự vui sướng đã làm họ quên kiếp sống đau buồn hiện tại để bước vào một cái thế-giới toàn mỹ dù chỉ là trong phút giây thôi.

Tôi bắt giác thở dài. Tôi nhìn gương mặt hồn nhiên yêu đài của em gái tôi, rồi tôi liên tưởng đến bao nhiêu người con gái khác mà thầm thương cho số phận của họ. Ngày mai hay ngày kia, có bao nhiêu người con gái trong

trắng chưa biết đến sóng gió cuộc đời sẽ đi theo con đường của tôi: rời bỏ những người thân yêu để về sống trong một cái thế-giới nhỏ đầy ganh-ghét, áp-ché, bắt công. Rồi những người con gái ấy cũng như tôi: không có quyền phát biểu ý-kien của mình, không có cả quyền nghĩ đến cha mẹ, anh chị em thân mến của mình. Người ta xem việc cho chúng tôi ăn cơm, quần áo mặc như để trả cái công làm vợ, làm dâu của chúng tôi.

Riêng tôi, tôi đã hấp thụ một nền giáo-dục mới. Người ta đã vạch cho tôi thấy một chân trời tự-do. Người ta đã cho tôi những kiến-thức đủ để hiểu thế nào là quyền sống của con người. Nhưng biết để mà làm gì? Tôi vẫn chỉ là người đàn-bà thụ động chịu mọi sự sai khiến của chồng, của mẹ chồng và hưng tắt cả sự đe bùi khinh ghét của nhà chồng vì tôi chỉ là một người đàn bà, một người vợ, một nàng dâu.

Đó là số phận tôi. Đó cũng là số phận của những người con gái Án. Và tôi tự hỏi: cuộc đời phụ nữ chúng tôi cứ tiếp diễn như thế cho đến bao giờ...

TUẤN,

*chàng
trai
nước
Việt,*



* NGUYỄN VĨ

I

ANH BỐN nhắc quá! Anh lớn rồi mà hổ thẹn ông Tây bà Đầm là chạy trốn và nhà làm tại mình cũng sợ chạy ba chun bốn cảng trốn không kịp!

Thằng Chuột và thằng Đít, hai đứa trẻ nít 9 và 10 tuổi, xúm nhau ngạo cậu Bốn, 18 tuổi, chàng thanh-niên đẹp trai nhất ở phố Cửa-Bắc.

Sự thật thì hai đứa nó còn sơ hơn cậu Bốn nữa, cũng như hầu hết các thanh-niên và thiếu-niên Việt-Nam thời bấy giờ, hổ trống thấy " Ông Tây Bà Đầm ", là thát kinh hồn vía. Hai đứa nấp sau Miếu Cây-Gia, đợi ông Tây bà Đầm đi qua khỏi, rồi mới thò đầu ra. Còn cậu Bốn thì ở luôn trong nhà. Thằng Chuột cười, nói với bạn nó :

— Anh sợ Tây vậy, chó hôm trước ảnh gặp cô Ba Hợi, con gái ông Bá-Hộ, đi chợ về, ảnh cứ deo theo chọc hoài, không sợ đâu, mày ơi! Cô Ba không thèm nói gì hết, dễ cho ảnh cứ đi theo cho tới gần ngõ cõi mới quay lại bảo ảnh: « Nhà tui có con chó dữ lắm, cậu đứng xó-ró đây, tui xịt nó ra cắn thì chịu đấy ». Vậy mà anh Bốn cũng không sợ con chó Vện của cô Ba Hợi, mày ơi!

— Anh cứ đứng ngoài ngõ hả?

— Ủ. Mày biết ảnh mê cô Ba Hợi lắm. Mẹ tao nói thế đó. Tại

cô Ba Hợi có nhan sắc hơn hết thay ở đây.

— Cô Ba Hợi có xịt chó ra cẩn ảnh không ?

— Không. Nhưng không biết cô vô mét với ông Bá Hộ làm sao mà ông cầm cây roi mây chạy ra ngoài... Anh Bốn thấy cái roi của ông, sợ quỳnh, cầm đầu cầm cõi chạy thẳng một mạch về nhà, mấy ơi !

Thằng Đít cười như nắc nẻ.

Lúc bấy giờ là năm 1910. Cậu Bốn, tên thật Lê văn Thanh, là con ông Xã Quý, ở làng Chánh Lộ, ngay tỉnh lỵ. Ông Xã có ngôi nhà tranh ở Cửa Bắc, không giàu cũng không nghèo. Cậu là học trò của ông Tú Phong, một nhà Nho học có tiếng tăm ở tỉnh. Tuy là sinh trưởng ở thành thị và đã 18 tuổi đầu, mà chàng thanh niên Lê văn Thanh như hầu hết các bạn trai trẻ khác đều rủ nhau học chữ Hán ở nhà ông Tú, chứ ít có cậu nào chịu đi học « trường Nhà Nước » Bảo hộ.

Ở xóm Cửa Bắc, chỉ có thằng Chuột là đi học trường Nhà-Nước. Vì Thầy giáo cứ đến năn-nỉ mãi với Cha mẹ nó, cố xin cho nó đi học. Mỗi lần thầy đến là thầy có đem cho nó một xấp « giấy tây » thật trắng, một quyển vở ngoài

bìa có in hình « bà Đàm Xèo » thật đẹp, một cây bút, một ngòi bút, một bình mực, một cái thước, một cây bút chì, một cục « gôm ».

Tuy vậy, Thầy giáo Năng đã dù dỗ nó ba lần bảy lượt, mà thằng Chuột nhất định không đi học « Trường Nhà Nước », nó muốn học « chữ ta » — tức là chữ Hán ! — như Cậu Bốn con trai ông Xã Quý.

Sau cùng, một hôm Thầy giáo đến hăm dọa cha mẹ nó : « Chủ thím không cho thằng Chuột đi học thì Quan Tây bỏ tù, đừng có trách tôi, nghe không ? » Vì sợ Quan Tây bỏ tù, mà rồi cha mẹ thằng Chuột phải đành lòng cho thằng Chuột đi học « Trường Nhà-Nước » vậy. Thầy giáo cũng nói thật rằng thầy được lệnh Quan Đốc và Quan Sứ bảo phải đi kiểm con nít tới học cho đóng, vì trường Nhà-Nước chưa có học trò. Thầy giáo bảo thằng Chuột đổi tên khác. Cha mẹ nó không biết đặt tên gì, nên nhờ Thầy giáo. Thầy đặt tên cho nó là « Trần-anh-Tuấn ». Nhưng mấy ngày đầu Trần-anh-Tuấn chỉ muốn trốn học, vì thầy giáo bắt nó học « chữ Quốc-Ngữ » A,B,C... nó thấy kỳ cục quá, không giống những chữ

« Thiên trời, Địa đất, Thất măt, Tὸn cὸn, Tử con, Tὸn ch u, Lục s u, Tam ba... », như thằng Đít học ở nhà ông Tú, nghe dễ hơn, và hay hơn. Thầy giáo bắt nó học BA, BĂ, BÂ, BE, BÊ, BI, nó vừa học vừa tức cười. Về nhà nó đọc mấy chữ mới ấy, cha mẹ nó và bà con cô bác ai nghe cũng tức cười. Nó mặc cổ, nhưng vì nó sợ cha mẹ nó bị bắt bỏ tù nên nó phải đi học Ba, Bă, Bâ, Be... đó thôi. Vả lại, trường tính mà vẫn ít học trò quá. Lớp Năm chỉ có 7 đứa, lớp Tư cũng 7 đứa, lớp Ba 6 đứa. Lớp Nhì, lớp Nhất chưa có trò nào. Thầy giáo bảo thằng Chuột về nhà dù dỗ những đứa trẻ khác đi học. « Nhà Nước » phát cho giấy, bút, mực, khôi phải mua, lại còn phát cho nó một cái mũ trắng nữa. Nó r u bạn nó là thằng Đít, con chú thợ Mộc, nhưng thằng Đít không chịu đi. Thằng Đít nhất định ở nhà học « chữ Thánh Hiền ». Cha nó, chú thợ mộc, cũng muôn thế.

Trong tháng đầu, mỗi lần thằng Chuột đi học là nó cứ khóc thút-thút-thút, tuy nó đã 9 tuổi rồi, cái chỏm tóc trên đỉnh đầu đã dài xuống đến ôt.

Nhưng học được một năm, nó biết chút ít « tiếng Tây », nó lại h『nh-diện, làm phách quá-x『. Nó khoe với cậu Bốn Thanh, với thằng Đít, với tất cả bà con cô bác, rằng nó là « L c-l o-m -d ng-l  ». Cậu Bốn hỏi nó :

— L c-l o-m -d ng-l  là cái gì, m y ?

— Là chữ Tây : l l eve maison-l eau.

— Là cái gì chó ?

— Là « Học-trò Nhà-nước » chó gì !

Nó cười x『a, c  v  ch  m y người không biết « Ch T y ».

Từ hôm nó nói được câu « Ti ng T y » đầu tiên ấy, ở Cửa-Bắc ai n y cũng phục nó sát đất. Họ dồn r m lên là thằng Chuột giỏi tiếng t y lắm, mới học một năm mà đã nói được chữ Tây : « L c-l o-m -d ng-l  ». Nó v  tình d  qu ng cáo chữ Tây và Trường Nhà Nước cho cả d y ph  Cửa Bắc. Nh r n , m  th ng 9 n m 1911, sau k  Ngh  h , Trường Nhà Nước c  th m học tr  kh  đồng.

Nhưng Cậu Bốn Thanh nhất định ch  « chữ Tây » kh ng c  nghĩa l y cao th m bằng « chữ tar »

tức là chữ Hán. Vá lại, cậu đã 18 tuổi rồi, chữ Hán cậu đã giỏi, cậu đã thuộc hết *Tư Thu Ngũ Kinh*, còn học chữ Quốc Ngữ và chữ Tây làm chi nữa?

Không dè rốt cuộc cậu cũng phải học chữ Quốc Ngữ. Nguyên do là tại cô Ba Hợi, con gái ông Bá - Hộ ở Bến Tam Thương. Không biết ai bày vẽ cho cô từ hồi nào, mà cô ở nhà đã học chữ Quốc Ngữ, thuộc vẫn xuôi, vẫn ngược, bắt đầu đánh vẫn và viết được rồi. Cô đi chợ, mua một đồng tiền bột phàm tím, về nhà bỏ trong một cái ve, đồ nước sôi vào, hòa thành ra mực. Cô đến một tiệm lớn của khách-trú, mua một "manh giấy Tây" giá là một tiền, cô bọc lá chuối thật kỹ cho khỏi nhớp. Cô cũng mua một cán bút, một ngòi bút. Những lúc rảnh, cô tập viết chữ Quốc Ngữ một mình. Kề ra, ở tỉnh cô Ba Hợi là một cô gái "tân tiến" nhất lúc bấy giờ trong giới phụ nữ, nghĩa là mới chỉ có một mình cô là con gái học chữ Quốc Ngữ mà thôi. Cô học lén ở nhà, sợ chúng bạn ngao. Cái bí mật là ai dạy cô Ba Hợi học chữ Quốc Ngữ, và học hồi nào? Mãi về sau trong xóm người ta biết được, mới xầm xì là cô học Thầy giáo Năng. Ông Bá Hộ

chỉ có hai người con, mà cô Ba là con gái độc nhất và con lớn, nên ông chiều cô lắm. Theo ý cô muốn, ông có mời thầy giáo Năng đến nhà dạy lén cho cô học chữ Quốc Ngữ đã ba tháng, từ sau ngày hạ cây nêu Tết.

Một hôm, cô Ba đi chợ Tỉnh, lại gặp cậu Bốn Thanh, khăn den áo dài, (cậu còn giữ nguyên cái búi tóc trên đầu, cũng như hầu hết thanh niên Việt Nam lúc bấy giờ) và đi chun không. Đến chỗ vắng, chàng thanh niên chặn cô Ba Hợi giữa đường, đe tấn tỉnh. Đây là cách tán gái của chàng thanh-niên lúc bấy giờ:

— Cô Ba ơi! cô nő lòng nào chê bai kẻ tiện sĩ này sao? Tôi không thấy mặt cô một ngày thì nhớ cô, lòng thắt ruột đau. Sách có chữ: *Nhất nhật bất kiến như tam thu hế*, mà cô không thương xót tôi sao đành? Cô ơi, sách lại có chữ: *Xuân bất tái lai*, thì giờ chạy mau như bạch cầu quá khích, hay là cô còn chọn đá thử vàng rồi mới kết duyên Tần Tảo?...

Cô Ba dội nón, còn cúi mặt sụp xuống nữa, không dám ngó cậu Bốn, nhưng cô la lên :

— Cậu không dè tui đi, tui là làng la xóm bây giờ đây.

Cậu Bốn sợ cô Ba là làng, nên phải dừng né qua một bên để cô Ba đi, nhưng cậu cứ leo dèo theo

sau, nói lải nhải hoài. Cô Ba làm thính không trả lời một tiếng. Tối hôm ấy, dọn dẹp bếp núc xong, cô lấy một tờ « Giấy tây », bình mực tím và cây bút, cô vừa đánh văn Quốc-Ngữ, vừa viết chậm rãi:

CÂU BỐN,

Chừng nào cậu đọc được bức thư này, thì tui mới nói chuyện với cậu. Còn cậu không đọc được bức thư này thì cậu đừng có nói chuyện với tui, mất công. Thư bắt tận ngôn.

NGUYỄN THỊ HỢI

Hôm sau, cô Ba đi chợ, dắt thằng em trai 6 tuổi đi theo. Đi khỏi nhà được một quãng, gần chỗ ngã tư rẽ ra Cửa Bắc, cô gặp cậu Bốn Thanh đứng câu cá nơi mương. Cậu già vờ câu cá mà thực ra là mong được gặp cô Ba đi chợ như mọi ngày. Chàng thanh-niên chấp tay chào cô Ba, theo lề-phép thời bấy giờ :

— Thưa cô Ba đi chợ.

Cô Ba cũng lể phép trả lời rất khẽ :

— Dạ.

Chàng thanh-niên cầm cần câu leo-dèo theo sau :

— Cô Ba ơi! Thầy Mạnh Tử nói: « Sĩ vị khả dĩ ngôn nhí ngôn » . . . tôi biết là tôi...

Nhưng cô Ba Hợi không muốn nghe. Cô thò tay trong yếm (Năm 1910, cô Ba mặc yếm cũng như các bạn gái ta dời nay mặc cooc-xê vậy) cô rút ra phong thư bằng giấy Tây, mà cô đã viết đêm qua, và đã gấp lại thật nhỏ. Cô dứt thư trong bàn tay bé-xíu của đứa em trai và nói thầm gì với nó. Cô bước đi thật nhanh, đe em bé đứng lại sau, đưa thư cho cậu Bốn Thanh. Nó sợ-sệt, nói ấp-ủng :

— Chị tui đưa cho chú cái này nè.

Chàng trai vui mừng và ngạc nhiên cầm giấy thì đứa bé đã chạy thật le đe theo kịp chị đã đi xa, gần đến Cửa Bắc.

Chàng mở thư ra coi, đứng tần ngần một lúc, mặc cờ đỏ mặt tía tai. Vì chàng không biết chữ Quốc-Ngữ! Chàng không đọc được bức thư của cô Ba Hợi, tức quá, không biết là cô viết gì?

Chàng thanh-niên về nhà, xấu hổ, cuộn tờ thư dứt trong một ống tre, dấu kín trên mái tranh. Rồi chàng nhất định phải tìm người dạy chữ Quốc-Ngữ.

Thầy giáo chỉ cho chàng học A, B, C... BA, BĂ, BĀ, ... Không ai xa lạ: chính là trò Chuột, « lắc-léo mè-dòng-lô » !

(Kỳ sau tiếp)

KHI NHỮNG HOẠN-QUAN



MUỐN YÊU NHỮNG NÀNG CÔNG-CHÚA

DƯỜI thời các vua chúa Việt-Nam có một nhóm người xấu số nhất là những kẻ bán nam bán nữ hay là ái nam ái nữ, trong lịch sử gọi là những « hoạn quan », những ông « Thái Giám », tục gọi là những « chàng bóng », bị « 12 bà Mụ » « hót » đi trốn tru khi ra khỏi lòng mẹ. Nghĩa là những

người không phải trai mà cũng không phải gái. Những người ấy thường được các Vua Chúa tuyển dụng, cho nên vì muốn sang giàu, ham lộc cao, hưởng trước lớn của Triều Đinh, cùng một số người đã tự ý vui lòng thiến đi,

* NGUYỄN-QUANG

* *Ảnh trên : Một nhóm Hoạn Quan ở Huế.*

KHI NHỮNG HOẠN QUAN

còn lại chút xíu, để được vào ở cung cấm, hầu hạ các bà Hoàng bà Chúa, các cung tần mỹ nữ... để cho cha mẹ anh em, bà con họ hàng, làng xóm được nhờ cậy bồng lộc, hoặc thế lực, uy-quyền.

Mặc dầu, cha mẹ sanh ra tự nhiên đã bị « tron trời » như thế, hoặc tự ý thiến đi, nhưng trong lòng các viên « hoạn quan » vẫn còn mang nặng một tình yêu man mác. Đôi khi, họ là người đa cảm và đa tình nhất, và hay ghen nhát trong thiên hạ.

Các ông « giám » trong thời các vua chúa

Đã có những ông « giám » làm nên sự nghiệp lớn lao, và nhiều khi có thể lam diên đảo quốc gia dân tộc, như TRƯƠNG-NHƯỢNG, một hoạn quan đời Tam-Quốc, LUU-CẦN, đời vua Chánh Đức, nhà Minh, (người đã gây ra loạn Vĩnh-Thuận) v.v ...

Ở nước ta về đời nhà Lê, có viên hoạn quan HOÀNG-CÔNG PHU đã lập phe kết đảng toan hại Triều thần.

Tả quân LÊ VĂN DUYỆT đời nhà Nguyễn, cũng là một hoạn quan, lập được nhiều công to, đánh Tây Sơn, giúp vua Gia-long

thống nhất sơn hà. Về sau, Lê văn Duyệt bị vua Minh Mạng xiêng mă, kết tội là một võ tướng xuất thân từ trong giới hoạn quan, và lung lạc việc triều chánh. Cho nên Minh Mạng đã ban Dự có 5 điều như sau :

- 1º) *Bắt lập hoàng hậu.*
- 2º) *Bắt tôn Tề Tướng.*
- 3º) *Bắt tuyên Trạng nguyên.*
- 4º) *Bắt phong Vương tước.*
- 5º) *Bắt dựng Hoạn quan.*

Đó là nguyên-tắc « Ngũ Bắt » do vua Minh Mạng đề ra, có lẽ vì nhà vua đã ôm hận đức Tả quân Lê văn Duyệt lúc còn sống, đã không đồng-ý với vua Gia-long, tôn Minh-Mạng lên kế vị.

Theo tài liệu của A. Laborde ghi rõ, trong tạp-san « Bulletin des Amis du Vieux Huế » số 2, tháng 4 - 6, năm 1918, chúng ta được biết đại khái như sau : « ... ngày 17 - 3 - 1836, năm thứ 17, vua Minh-Mạng đã minh định công tác của các viên Thái-Giám trong Cung Nội rồi. Kè từ đời nhà vua này đi xuống, có thể nói, các ông Giám đều được sống an nhàn bên cạnh các đại thần văn võ quan, để hưởng vài chút bồng lộc mà thôi. Chứ lúc ấy, các ông này chưa

có phầm tước gì của nhà vua ban cả. . . .

Ngày nay, phía trước trường Quốc Tử Giám, bên cạnh Văn-miếu, người ta còn thấy trên một tấm bia đá ghi rõ Đạo Dụ của nhà vua.

Trường Quốc Tử Giám đã dời đi nơi khác, nhưng cái bia ấy vẫn còn tại chỗ.

Vua Minh-Mạng, có lẽ vì hận đức Lê Tả quân, cho nên ngài thu dụng các viên Thái-Giám chỉ để hầu hạ các cung tần mỹ nữ trong cung. Chó, nhứt định vua không chịu cho họ tham gia văn võ quan, mặc dầu một vài ông Thái - Giám có tài học thông giỏi.

Ngoài ra cha mẹ có con làm được hoạn quan hầu hạ trong cung, được hưởng vài chức nhỏ nhò trong làng như chức NHIÊU PHỤ, nghĩa là khỏi đóng sưu và thuế anh em cháu chắt của họ cũng được hưởng tước MIỄN NHIÊU, tức là miễn sưu miễn thuế trọng đòi.

● Công tác của các Thái giám..

Dựa theo sách *Châu lể* của đời nhà CHU bên Tàu, các Thái giám sở dĩ được tuyển dụng vào Cung nội, dưới các đời vua chúa

V N., là để chạy công văn, canh gác, đóng cửa, mở cửa Hoàng thành.

Ngoài ra, các ông lạiIo dọn dẹp, quét vén các dinh thự, lăng tẩm, và nhất là được tự do ra vào cung cấm, hầu hạ các công chúa và các Cung tần Phi nữ.

Hoạn quan có bồn phận liên lạc mật thiết giữa nhà vua với các nàng cung phi. Nhờ họ là hoạn quan khởibị nghi ngờ có việc tư tình hay thông dâm với đám cung nữ nên họ rất được các vua chúa tín dung.

Vào Cung, các viên Thái-Giám được dạy bảo các lễ nghi trong triều.

M. MAYBON, trong quyển « *La vie secrète de la Cour de Chine* », cho biết đại khái về các ông Giám như sau : « ... ông Thái-Giám là tôi tú, để các ông Hoàng, Bà Chúa sai vặt, nhứt là khi tối lại, họ có bồn phận canh gác các phòng Cung-phi. Nhà vua, thường thường có những thẻ ghi rõ danh tính các bà phi, bỏ trong một cái ống. Đêm nào vua muốn hưởng thú ái-tình, thì vua xóc ống lên, nếu có 3 cái thẻ văng ra, là đêm ấy Vua « ngũ » với 3 bà Cung-nữ có tên ghi trên ba thẻ đó. »

Viên Thái-Giám, lúc này có bồn phận báo tin cho 3 bà ấy hay phải sửa soạn, tắm gội, để đợi giờ giao - hoan...

Nếu nhà vua xóc được 1 thẻ, hay được 5, 6 thẻ, thì 1 Bà hay 5, 6 Bà ấy đều được *Vua* « dùng » đêm ấy cả.

Sau đêm ân ái mặng-nồng, các bà cung phi thường cúng vái cầu nguyện có thai Hoàng Nam để hưởng lâu dài lộc vua.

Viên Thái giám canh gác đêm ấy dẫn cung nữ đến Long-sàn, nếu bà này thọ thai chắc chắn là y sẽ được trọng thưởng.

● Hoạn quan có biết yêu không, có lấy vợ không ?

Bạn với cưới rằng đây là Giám « tròn », và Giám « thiến » thì còn lấy vợ làm sao được ?

Thưa không, mặc dù trời sanh ra ông giám, hay ông-tự ý thiến đi, nhưng lòng người vẫn rạo rực những tình cảm thiên nhiên không tránh khỏi.

Bởi vậy, các ông vẫn lấy vợ và hay ghen vợ đáo đe. Ông nào không lấy vợ thì thường say mê những câu chuyện về vợ chồng, bỏ cả công ăn việc làm, vẫn chịu khó ngồi nghe cả ngày không chán !

Đề vui nhà vui cửa, nhiều ông hoạn quan khi đã có vợ rồi, liền mua hay xin đứa con về nuôi. Những người đàn bà lấy chồng làm hoạn quan, phần nhiều vì ham lợi lộc, vì nhà nghèo.

Sau những năm tháng « đầu gối tay ấp » nàng đã phải sầu muộn lên trên nét mặt, vì đức lang quân thiếu... « cái ấy ».

Cho nên một lời nguyệt trắc ba sinh, nàng vẫn cam chịu hầm hiu cho tới ngày ông chồng qua đời trước khi bước thêm bước nữa, hoặc nàng ngoại tình để bù vào những thiếu thốn.

Trái lại, cũng có những ông hoạn quan, tuy đã bị thiến hẳn mất rồi, nhưng cũng có tính... 35! Thấy cô cung nữ đẹp, chàng cũng cưới tình, cũng buông lời ong-bướm, cũng biết vượt-ve mơn trớn. Đề rồi rồi cuộc chẳng được việc gì cả! Đó là những « mối tình cao thượng » triệt đe, tình yêu trong trắng hoàn toàn ! Vậy mà ông Thái Giám cũng biết ghen chử ! Không làm gì được hết, mà thấy người khác làm được ông cũng ghen.., nhưng chỉ ghen âm thầm lặng lẽ mà thôi. Cho nên cũng có những nàng Công - chúa đã yêu các hoạn quan, mà dành yêu trộm nhớ thầm, tình yêu

“tuyệt vọng” vì không có mục đích gì cả!

Theo ông Laborde kè lại, tại Huế, ngày trước có một ông Thái Giám có hình vóc vạm vỡ, to lớn, nhưng dáng điệu lại dàn bà 100 phần 100, vì ngực nở, bả móng to.

Như vậy, ông Laborde hỏi, người ấy là nam hay nữ? Thiệt là con người hoàn toàn bí mật! Ông này hay « bà » này, từ khi lên 11 tuổi được tiến vào cung, tới 62 tuổi là một nguồn “vui thú” của các hoạn quan trong Cung giám viện.

Bà ấy chỉ lo trông coi lăng tẩm các nhà vua, và thọ được 83 tuổi mới chết.

Ngày nay, tại Huế, trước Tháp Bồ Đề có ngôi chùa « Tứ Hiếu » là do tiền của các Thái Giám chung đầu cất lên.

Ngôi chùa Tứ Hiếu nằm trên cồn đất đi lên Khiêm Lăng của vua Tự Đức, nằm tại làng Dương Xuân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên.

● Những ông hoạn quan ngày nay.

Tại Nha Trang, một ông bạn cho biết, có một xóm toàn người Giám ở, chuyên sống về nghề đồng bóng.

Tại Sài Gòn, vùng Chợ Đũi, người ta nhận thấy các ông ái nam

ái nữ, tục danh là các bà chàng bóng, sống nghề cúng vái, dịp trống rất hay, có bà đội lèn đầu một cái mâm xôi chè, gà vịt, rượu thịt, và múa nhảy theo nhịp kèn trống mà mâm ấy không rót.

Các bà này hay sửa soạn lấm, má phấn môi son, mang vòng vàng chuỗi hột, áo quần bánh bao... và cũng đa tình lắm đấy.

Nếu, các bạn được đôi mắt xanh của các « bà » ấy nhìn đến, thì các bạn là viên ngọc quý của các bà rồi.

Tuy rằng, các bà yêu đương các bạn với tất cả mối tình chồng vợ, nhưng hoàn-toàn vô vọng! Nếu các bạn không điều-trá kỹ, các bạn sẽ bị vây ngay, khó bề giải-thoát. Vì các « bà » vẫn ghen ghét, căm các bạn diện quần-áo sang trọng, căm các bạn đi bách bộ trên via hè Đô-thành mỗi chiều thứ bảy, và ngày Chúa nhật sợ các cô ngắm-nghé.

Các bạn mỗi khi đi sâu vào xóm hẻm vùng CHỢ-ĐŨI, xóm Giếng-Nước, cạnh Trường-Gà, hể nghe có tiếng trống điệu-dàn, thì mời các bạn ngừng lại, nhìn xem, các bà « Chàng bóng » ấy đang đội trên đầu mâm xôi thịt, xoay nhảy theo nhịp dàn tiếng

trống... mê ly. Đây là một hạng người riêng-biệt đang sống với một nghề riêng-biệt, nhưng con tim của họ vẫn còn rạo rực mối tình yêu mới lạ!

Qua lớp bụi của thời gian, có nét mặt đã răn reo, nhưng nhờ có làn phán san bằng những nét

răn ấy lại rồi, họ vẫn nuôi dưỡng một tình yêu nồng nàn, thành thật, hoàn-toàn « cao thượng », hư không.

Lắm khi tôi tự hỏi: Tại sao, con Tạo lại trớ trêu chi thế nhỉ? Đề cho lòng người ấy phải mang nặng mối tình tuyệt vọng?



* So sánh giàu nghèo

Hai bạn nghèo nói chuyện :

— Có bao giờ anh nghĩ rằng nếu anh có một gia sản như Aga Khan, thì anh sẽ làm sao?

— Không. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu Aga Khan có một gia sản như của tôi, thì ông ta sẽ làm sao?

* Lười biếng nhất

Trò Xuân, 7 tuổi, bị thầy giáo ghi trong quyển tập :

• Người học trò lười biếng nhất trong lớp », về nhà lại bị Ba rầy. Ba của trò hỏi :

— Trong lớp không có đứa nào lười biếng hơn mà sao?

— Lười biếng là sao, hả Ba?

— Trong lúc mấy trò khác chăm chỉ làm bài, học bài, thì có ai ngồi chơi, ngồi đùa nẩy đùa khác và không làm gì hết.

— Dạ có Thầy giáo ạ.

đừng cười em nhé. Sự thật, thưa chị, em do-dự mãi, trước khi có can-đám trao đến chị mấy giòng tâm-sự...

Chị là ai, dẫu chị là chị Diệu-Huyền, hay là anh Diệu-Huyền, xin chị cũng lòng tinh tha-thút cho em. Dù sao, chị vẫn là «chị Diệu-Huyền» của nghìn vạn Nữ-độc-giả rất mến Phê-Thông, trong số đó có em. Tại sao em gửi đến chị bức thư này để làm mất thì giờ quý báu của chị ? Xin chị đọc hết, chị sẽ hiểu em và em chắc rằng chị sẽ mềm lòng tha-thút cho người em gái xa lạ nhưng chân thành cảm mến chị Diệu-Huyền.

Thưa Chị, ngày mai đây em không còn là một thiếu-nữ nữa. Ngày mai đây em sẽ thuộc... về một người đàn ông yêu-quý nhất của đời em : cánh cửa Ái-tình mở rộng, sẽ đón chàng với em, tay nắm tay, bước vào Thiên-đàng của Hạnh-phúc.

Chị vui-mừng với em nhé. chị ? Chồng em, — Vâng, từ nay em sẽ gọi chàng bằng hai tiếng xinh-dep và âu-yếm ấy — Chồng em là một người rất hiền lành và rất đáng yêu chị ạ. Em tin-tưởng rằng chàng sẽ mãi mãi là tình-nhân của em, bạn tâm-phúc của em, và người hương-dẫn của em, dù-dắt em trên đường đời.

Suốt ba tháng nay, em cứ hồi-hopped, sung-sướng, đợi chờ cho chồng đến ngày mai ! Thị «ngày mai» đã đến đây, ngày mai sẽ là ngày tung-bừng nhất, đẹp-dep nhất của đời em ! Nhưng, lạ quá, chị Diệu-Huyền ạ, sao đêm nay-bỗng dung lòng em lại vương-vít một mối buồn man-mác ! ... Phải chàng vì đêm nay, với em, là đêm cuối-cùng của quãng đời thiếu-nữ ? Phải chàng vì đêm nay là đêm chấm dứt chuỗi ngày thơ-mộng với bao nhiêu ý nghĩ hồn-nhiên say sưa của một cô gái 16, sống trong giấc mơ hoa, đến 21 tuổi ngập ngừng e lệ trước viễn-ảnh một chấn trời mới lạ ?

Phải chàng, đêm nay là đêm em lật đến trang chót của chương sách Hoa-duyên còn ngào-ngat hương-trinh ?

Vâng, đúng thế rồi, chị Diệu-Huyền thân-mến của em ! Vì, thưa chị, đây, em vừa kẽ một đường gạch cuối-cùng kết thúc trang cuối-cùng của quyển Nhật-ký mà em đã chép tì-mi, trung-thành, tất cả quãng đời thơ-mộng của em khởi đầu từ ngày Mồng Một Tết năm 1956, (năm em 16 tuổi). Thế là quyển Nhật-ký của em đã chấm dứt đêm nay, 28 tháng



* CÔ DUYÊN-HỒNG

● Lời giới thiệu của DIỆU-HUYỀN

SAU mấy hôm nghỉ Tết, đến Tòa-Soạn tiếp-tục lại công việc hàng ngày, tôi có nhận được, trong số thư của các bạn thân-mến gửi về, một gói bão-dâm khá to-lớn, kèm với một bức thư màu hồng, nguyên-văn như sau đây :

Sài-gòn, 9 giờ đêm 28 tháng Chạp năm Canh-Tý,
Lundi 13 Février 1961

Chị Diệu-Huyền thân-mến,

CHẮC chị không ngờ rằng trong đám đặc-giả trung-thành của chị có một đứa em xa lạ, không được hân-hạnh quen biết chị, hoặc gặp chị một lần nào, mà mạo muội viết đến chị hôm nay một bức thư ngắn... Vâng, em tự cảm thấy em ngắn-ugán-thật, chị ạ, chị Diệu-Huyền

Chap, năm 1961, em vừa đúng 21 tuổi.

Nói đúng hơn, đây là Nhật-ký của Lòng em, vì em đã ghi chép nơi đây tất cả những hồi-hộp của con Tim em sau, đã cảm, đã rung-động với những giấc mơ đầu-tiên, ngày thơ diễm-lệ làm sao, đã tung-bừng, rạo-rực như thế nào, đã buồn-khổ, băn-khoăn vì đâu...

Chị Diệu-Huyền đừng cười em nhé. Em không phải là một nő-st tài-hoa như chị, em viết văn không trôi chảy đâu, chị ạ. Nhưng em đã ghi chép tất cả những say-mê rạo-rực của Lòng em, những ý-nghĩ bâng-quơ của một Tâm-hồn trong trắng, với câu văn ngày-thơ vung-về, không văn-hoa chải-chuốt đâu, chị ạ. Nhưng chân-thật, trung-thanh, với những ưu điểm và những đại-dột, những vui-mừng và tội lỗi...

Ngày mai đây, em... về nhà chồng ! Đêm nay, em còn ngồi đây, đọc lại tất cả quyển Nhật-ký của em, từ trang đầu đến trang chót, ôn lại cả quãng đời thơ-mộng trong 6 năm vừa qua. Tất-cả lịch-sử của Trái-Tim em, — và có lẽ của tất cả những trái tim của các bạn gái, khác từ 16 đến 21 tuổi. Song em nghĩ rằng nếu em đem đút nó vào trong xô-tủ, hay nhét nó vào dưới đáy rương của em, thì... tội-nghiệp cho nó quá ! Không ! Em đau-đớn lắm nếu em đem chôn giấc mơ hoa diêm tuyêt ấy trong bụi-bặm của thời-gian ! Em còn đương tuổi hoa-niên cơ mà, còn đầy hy-vọng, đầy hứa-hẹn tung-bừng, lẽ nào quãng-đời xinh-dep của tuổi dậy-thì vừa chớm nở đã bị chôn vùi trong quên lãng hay sao ?

Em đang băn-khoăn lo nghĩ như thế thì sực nhìn đến tập báo Xuân Phô-Thông yêu dấu, nằm ngay trên bàn, người bạn quý nhất của em trong những giờ học-hỏi, mốn Nữ-trang trau dồi tu-tưởng của em, son-phấn và nước hoa của tinh-thần em :

Em mỉm cười, nẩy ra ý-nghĩ trao cả kho tâm-sự này đến chị Diệu-Huyền thân mến... Nhưng em còn do-dỵ rất lâu, chưa dám cởi mở cùng chị, vì dù sao chị đâu có biết Duyên-Hồng này là ai, chị nhỉ ?

Sau cùng, em đánh bạo, viết bức thư gửi chị, và gửi kèm Nhật-ký này, tất cả 12 quyển tập mỗi quyển 400 trang, không xé mất tờ nào.

Chị Diệu-Huyền có thì giờ đọc không ? Đó là câu em tự hỏi. Hay chị lại quăng nó trong giỏ rác ? Hay chị viết nó trong đồng giấy bụi-bặm của những bài lai-cǎo không đăng, không trả lại ? Em nhầm

mắt, phủ noria... Chị !

Thưa chị Diệu-Huyền, em xin thành-kính trao đến chị (em mắc-cố, không có can-đám đến trao tận tay chị tại tòa Báo, nên phải gởi bảo-đảm nơi Büro-điện !), đây, một mảnh tim âu yếm của Duyên-Hồng... Em mong rằng đây là một mảnh tim yêu-ember của hết thảy những Duyên-Hồng khác có lẽ cũng đang có, hay đã có, những rạo-rực ngày-thơ giống như em, những giấc mơ say-sưa trong trắng như em, từ tuổi Dậy-thì đến ngày... Xuất giá !

Chị Diệu - Huyền có chịu đưa em gái không quen biết của chị không ? ... Nếu chị đồng ý, mà chị cho phép, thì rồi đây em sẽ tiếp tục gởi đến tặng chị, tặng tạp chí Phô-Thông yêu mến, Nhật-ký thứ hai của em trong đó em sẽ ghi chép quãng đời người thiếu-phụ từ đêm tanh-khon đến.. (Em xin để ba giây chấm... đây đã).

Cuối thư, em xin thân-ái chúc chị năm mới đầy hạnh-phúc vui tươi, và thật đời-dào sức khỏe để phung-sự Văn-Hóa nhân-dân.

Kính thư,

Em :

DUYÊN-HỒNG.



Đọc xong thư, tôi mở gói bưu-kiệm đâm-bảo ra xem : 12 quyển-tập «400 pages», ghi theo thứ-tự I, II, III, IV, v. v.. Nét chữ dịu-dàng và rất đẹp, viết bằng bút máy, mực xanh, rõ-ràng, dễ đọc.

Tôi đã thức suốt 3 đêm liên tiếp, đọc hết tập Nhật-ký mà chính tác-giả đã đặt nhan-đè là : « MỘT GIẤC MƠ HOA ».

Đọc hết trang chót, tôi quyết định đăng «Một Giấc Mơ Hoa» lên tạp-chí Phô-Thông, để không những riêng tôi mà toàn thể quý bạn sẽ nghe những hồi-hộp của một con Tim ngào-ngạt hương trình trong Giấc Mơ Hoa...

Diệu Huyền

* MỘT GIẤC MƠ HOA của Duyên-Hồng sẽ khởi sự đăng từ Phô-Thông kỳ tới, số 55.

Sương chiều vương ngọn cỏ,
Sầu lắng đọng tâm-tư.
Gió thoảng lay rèm trúc,
Bàng-hoàng nửa thực-hu.

Lạc-lông trầm muôn sắc
Phiêu-diêu ngập bến mơ.
Yêu-đương trong suối mộng,
Say đắm mối tình thơ.

Hồn hoa vương sóng nhạc
Bóng nguyệt hẹn tan mây.
Mượn Khúc « Trường-Lưu-Thủy »,
Lan tràn nhuộm cỏ cây.

Tình mong hòa theo gió,
Bụi đồi bạt giắc mơ.
Tỉnh rồi lòng luyến-tiếc
Vạn nêu sầu bo-vơ.

Cô THANH-NGUYÊN
(Saigon)



thôi
anh về

Thôi anh về anh nhẹ
anh đè lại Ba Lê
sương trời buông lê thê
đường về im không nói

Chúng em tiễn anh đi
ngậm ngùi biết thưa chi
Non sông cười âu yếm
rộn rã đón anh về

Ngày ta từ con dê
gió hương nhấn nhũng gì
Đợi ngày anh trở lại
mẹ già thúc đêm khuya

Thôi anh về anh nhẹ
Thương nhớ đầy sơn khê
phả lên tối trăng thề
run run mái gianh quê

CAO-QUANG
(Paris 17-2-59)

Mơ

Những người đàn bà lừng danh trên Thế-giới

11.— NỮ-HOÀNG VICTORIA



MỘT CÔ VỢ HIỀN LÀNH VÀ ÂU-YẾM

Ongày gần chồng, nhận thấy Albert là một người đàn-ông thông-thái, hiểu biết sâu rộng, tính tình lâng mạn nhưng cao-thượng, vì Nữ-Hoàng trẻ tuổi càng ngày càng yêu chồng, tỏ ra một cô vợ rất hiền-lành và rất quý-trọng chồng. Không những bây giờ bà đã dề ông Hoàng Albert tham gia vào Quốc-chánh, bà lại còn nghe lời Albert triết dề trong tất cả mọi việc, hoàn-toàn tùng phục ông về mọi phuơng-diện Quốc-gia, Quốc-tế, và gia-dình. Đến đổi Triều-dinh và dân chúng Anh-quốc, cũng như các nhà ngoại-giao trên Thế-giới đều ngạc-nhiên rằng trước kia Nữ - Hoàng Victoria rất cương quyết, nhiều khi độc-tài, mà từ khi lấy chồng được một năm bà đã hoàn-toàn thay đổi, trở nên một người vợ rất ngoan-ngoân, hiền-lành, quý-

trọng và phục-tùng Phu-quân triết dề.

Những ngày rảnh công-việc, bà cõi ngựa đi dạo chơi với Albert trên cánh đồng quê, bà hỏi ông những điều bà không biết về các môn khoa-học, văn-học, lịch-sử, và ông trả lời cho bà nghe thông suốt mọi vấn-dề. Cứ mỗi lần đi dạo mát như thế, là Nữ-Hoàng Victoria được nghe Phu-quân Albert nói cho biết cây này tên là cây gì, nó sống cách nào, hoa và trái của nó như thế nào, nó được dùng làm gì, đời sống của loài ong như thế nào, của loài kiến như thế nào, ai đã xây dựng lâu đài kia, tiền sử của nhân vật lịch-sử ấy như thế nào, đây là quê hương của một thi sĩ tên là gì, ở thế kỷ nào, và ông đọc cho bà nghe vài đoạn thơ hay của Thi sĩ... Nhờ vậy mà Nữ-Hoàng Victoria bọc hỏi thêm được rất nhiều về văn-hóa.

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ LÙNG DANH

Trong các đám tiệc lớn, các Đại sứ và Lãnh sự ngoại quốc cũng như các vi Bộ trưởng Chính phủ rất đổi kinh ngạc được nghe Nữ-Hoàng Victoria nói chuyện thông suốt về nhiều vấn đề lịch-sử, khoa học, văn-học, địa dư, của Thế-giới tự cõi chí kim. Họ cũng biết về giáo sư thông thái của bà không phải ai khác hơn là ông Hoàng Albert! Mùa đông trời rét buốt, không đi chơi được thì Nữ-Hoàng Victoria ở nhà ngồi thêu những tấm thảm, đan những áo len, và trong lúc ấy chồng bà đọc cho bà nghe lịch sử Hiến-pháp của các quốc gia hùng cường trên thế giới. Ông vừa đọc, vừa giảng, so sánh với Hiến Pháp nước Anh, và rút kinh nghiệm lịch sử trong việc chính trị, dề cho bà hiểu và theo đó mà cai trị nước Anh. Trước kia Nữ-Hoàng Victoria còn trẻ tuổi, ham khêu vũ và đi xem hát, nhưng từ một năm sau khi sống chung với ông Hoàng Albert, nhiệm theo tính chồng, bà chỉ ở trong Cung Điện với ông, lo việc gia đình, săn sóc con cái, đánh đòn cho ông nghe, hoặc nghe ông giảng giải các vấn đề quan trọng. Trong tập Nhật ký của bà, Nữ-Hoàng Victoria có chép: « Cám ơn Chúa! Cuộc đời của tôi bây giờ

thay đổi hẳn. Bên cạnh Albert, tôi mới hiểu thế nào là chân hạnh phúc! »

Ông Hoàng Albert yêu vợ, chiều vợ, mà cũng có nhiều lần tỏ ra rất cương quyết với vợ để tránh cho cô vợ trẻ tuổi của ông một vài hành động sai lầm mà mọi người đàn bà, dù người ấy là Nữ-Hoàng nước Anh, thường tự mình không thấy rõ cái nguy hại về sau. Nữ-Hoàng Victoria luôn luôn vâng lời chồng. Trong quyển Hồi-ký của bà, bà có thú nhận rằng: « Nhờ ta vâng lời Albert mà ta đã tránh được các hành vi vụng về. À! Nếu không có Albert thì ta đã làm lỡ biết bao nhiêu điều đại dại có hại cho vận mệnh Đế quốc Anh! »

Ông Hoàng Albert rất thận trọng trong mỗi cử chỉ, điềm đạm trước mọi biến cố, và chu đáo giúp đỡ rất nhiều cho Nữ-Hoàng Victoria. Các nhà sử học Anh quốc đều công nhận điều ấy.

Mỗi buổi sáng, ông dậy thật sớm, ngồi bàn làm việc một mình trong yên tĩnh, không muốn có ai quấy rầy. Trên bàn thắp một ngọn đèn xanh, cây đèn rất giản tiện mà ông mua bên Đức. Ông ghi chép các giấy tờ, xem xét các bản báo cáo của các Bộ, đặt ra các sắc lệnh. Đến 8 giờ Nữ - Hoàng

ngủ dậy, với vàng đến văn phòng coi công việc của chồng làm, vâng lời chồng về mọi vấn đề, âu yếm hôn chồng để cảm ơn, rồi ký tất cả các sắc lệnh do chồng đã làm sẵn. Xong rồi hai vợ chồng vào phòng ăn để diễm tâm.

Albert làm tất cả các việc cho vợ. Ông lo từng chi-tiết về công việc các Binh-viện, các Bảo-tàng viện, về Quân-đội, về các Trường Đại - học, Trung - học, Tiểu-học, các viện Âm-nhạc, các Hàn lâm viện Khoa - học, Văn-học, các tổ-chức kỹ-nghệ, thương mại, lao-dộng, nông-nghiệp cho đến cả các vấn-dề lặt vặt về tiền lương của thợ, và các loại phân đẽ bón ruộng lúa mì... !

Nữ Hoàng Victoria sung sướng, thường tuyên-bố với mọi người : « Xưa nay không một người vợ nào có được một ông chồng như chồng tôi ! ». Trong quyền Hồi-ký, bà cũng chép : Trong Cung-điện, ngoài các Đô-thị, các thôn quê ở nước Anh và ở khắp Đế-quốc Anh, đâu đâu cũng có dấu vết bàn tay tài-hoa của Albert và trí ác vĩ đại của Albert... »

Mấy nhà báo ở Luân - đôn đã phải viết, nửa thật, nửa khôi hài : « Albert là Vua nước Anh ! »

Mà thật thế, nhờ có ông Hoàng Albert, mà nước Anh dưới thời đại Nữ-Hoàng Victoria, đã trở nên một Đế - quốc hùng - cường nhất và có uy-tín nhất trên Thế-giới. Dân chúng Anh hoàn-toàn ngưỡng-phụ và tôn sùng vị Nữ-Hoàng hiền lành của họ mà họ nhiệt - liệt hoan - hô trong mọi trường - hợp. Vì họ được hưởng một đời sống sung-sướng, đầy đủ, tự-do, thỏa mãn về tinh thần và vật chất. Đối với ông Hoàng Albert, họ rất tôn-trọng, và trong nước không hề có một phe đảng nào chống đối lại chính sách của Nữ - Hoàng Victoria và của chồng bà.

Nhưng vì ông làm việc quá sức, để giúp-dỗ vợ cai trị một đế quốc cường thịnh rộng lớn, nên ông trở nên yếu sức, và mau già. Ông đã sói trán, rụng tóc và lưng đã khòm. Nữ Hoàng lại càng ngày càng mập hơn, vui tươi hơn, con cái càng đông đúc, quốc gia hùng cường thịnh đạt.

Nhưng ông Hoàng Albert vẫn có tính Nghệ-sĩ. Ông hay chán đói. Một hôm, ông bảo vợ : « Mình à, tôi tin chắc chắn rằng nếu tôi đau nặng, tôi sẽ đẽ cho đau rồi chết. Chứ tôi sẽ không tranh đấu đẽ sống. » Nữ Hoàng



● Nữ Hoàng Victoria và ông Hoàng Albert

âu yếm hôn chồng và đáp : « Em sẽ tranh đấu đẽ cho mình sống. »

Một hôm, năm 1861, Ông bị bệnh thương-hàn trầm trọng.

Các bác sĩ danh tiếng nhất lo chữa nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Nữ Hoàng ngồi luôn bên cạnh chồng, đọc tiểu thuyết cho ông nghe khuây khỏa và đánh đòn cho ông vui. Bà vẫn lạc quan tin rằng chồng bà không thể nào chết được. Ông mới 42 tuổi. Nhưng hôm sau, bà đang chủ tọa hội đồng Nội-Các thì có quan cận vệ chạy đến cho biết Ông Hoàng Albert vừa trút hơi thở cuối cùng.

Vừa nghe tin, Nữ Hoàng hé lèn một tiếng kinh hoàng, như một con thú dữ bị nạn, và ngã gục xuống ghế chết giặc. Người ta phải cứu cấp thật lâu bà mới hồi tỉnh được.

● MỘT BÀ VỢ GÓA TRUNG THÀNH ĐẾN CHẾT...

Nữ - Hoàng Victoria, góa chồng, còn sống được 40 năm nữa. Một mình bà

dẫn đường việc cai trị nước Anh cho đến 82 tuổi bà băng-hà, năm 1901.

Suốt 40 năm góa bụa, Nữ- Hoàng

Victoria vẫn một mực trung thành với kỷ niệm của chồng, không một ngày nào, giờ nào bà quên được hình ảnh của người yêu. Suốt 40 năm, các gian phòng trong Cung điện Buckingham từ hồi ông Hoàng Albert còn sống sắp đặt thế nào, bà đều y nguyên như thế, không thay đổi một chi tiết bàn, hay một lọ hoa. Cứ mỗi buổi sáng, mỗi buổi trưa, mỗi buổi chiều, và suốt 40 năm như thế, không một ngày nào quên lặng, đến bữa ăn là bà truyền lệnh phải đặt trên bàn ăn, ngay chỗ Albert thường ngồi trước mặt bà, những dĩa, muỗng, dao, nĩa, và khăn ăn, y như Albert còn sống. Sáng dậy, đến giờ Albert rửa mặt thường lệ bà bắt phải pha nước nóng trong lavabo và mỗi bữa tối pha nước nóng trong phòng tắm vào đúng giờ chồng tắm như lúc ông còn sống. Trước khi đi ngủ, bà lấy bộ áo quần ngủ của chồng, sắp trên giường, như có ông Hoàng Albert nằm thật bên cạnh bà.

Vua nước Bélgique, có lần sang London viếng Nữ- Hoàng Victoria, có yêu cầu Nữ- Hoàng hoàn giờ tiếp kiến 10 phút. Nhưng

Nữ - Hoàng không đồng ý. Bà nói thẳng với Vua Bélgique : « Tôi xin nhắc lại đề Ngài hiểu cho rằng tôi triệt để tuân theo tất cả tập tục, giờ phút nghi lễ, cách thức sinh hoạt, hàng ngày trong Triều đình và trong Cung điện do chồng tôi đã sắp đặt : tôi coi đó là lẽ sống của tôi, quyết định của tôi, tất cả những gì chồng tôi đã muốn, đã làm, đã bảo, nay mặc dầu chồng tôi không còn nữa nhưng tôi vẫn còn tuân theo. Không có uy quyền nào của nhân gian có thể yêu cầu tôi thay đổi một may mắn nào những cái gì chồng tôi đã muốn. »

Giờ phút nào nhắc đến chồng bà, bà cũng nói với các nữ quan hầu cận : À ! Albert yêu quý của ta ! ... Hôm nay hoa hồng nở đẹp quá, à nếu Albert yêu quý của ta còn sống... Hôm nay bát canh này chủ bếp nấu ngon quá, à nếu Albert của ta còn ... Trời hôm nay bắt đầu đồ tuyệt vời, à nếu Albert yêu quý của ta còn... » v.v...

Luôn luôn bà nhắc nhở đến « Albert yêu quý » của bà, và suốt 40 năm góa chồng, Nữ- Hoàng cứ như thấy chồng còn sống bên cạnh bà... cho đến đổi tấm kiến soi mặt của

bà đã cũ quá rồi, đã vàng khè và đã lu mờ, vị quan hầu xin cho đổi tấm kiến mới, Nữ- Hoàng trừng mắt bảo : « Không ! không ! Người không biết rằng tấm kiến này Albert yêu quý của ta đã cùng soi mỗi ngày với ta ư ? »

Năm Nữ- Hoàng Victoria được 80 tuổi, dân chúng muốn tổ chức rất long trọng lễ mừng đại thọ của bà, kéo nhau đến trước sân Điện Buckingham, đông nghẹt có

hàng mấy trăm ngàn người, vỗ tay hoan hô Bà suốt mấy tiếng đồng - hồ không ngớt, người ta thấy Nữ- Hoàng đứng trên bao lơn, khóc ròng - rã. Toàn dân cảm động lại hô to lên lời chúc tụng và hát vang lên bài Quốc - thiều « Chúa cứu Nữ- Hoàng ! »

Nữ- Hoàng Victoria thăng hà năm 1901, thọ 82 tuổi.

TÂN - PHONG

* TÔN SUNG VĨ NHÂN

Nữ- Hoàng Victoria và chồng sang Paris thăm Hoàng đế Napoléon III. Một hôm bà và ông Hoàng Albert đưa Thái-tử Prince de Galles đến viếng lăng¹ của Napoléon Ier. Trước khung cảnh hùng-vỹ oai nghiêm đầy những kỷ-niệm của cựu Hoàng đế Pháp, Nữ- Hoàng Victoria truyền lệnh cho Thái-tử quỳ xuống vâng chào. Thái-tử do dự vì biết rằng Napoléon Ier xưa kia là thù địch của nước Anh, nhưng Nữ- Hoàng Victoria bảo với Thái-tử :

— Con phải quỳ xuống để tỏ lòng tôn-kính bậc vỹ-nhân của Thế-giới!

HỒI KÝ

Một Đời Người

PHẦN THỨ HAI
XXVI

Nghịch-thường

(Tiếp theo P.T. số 53)

CÔNG-LÝ đã chết. Giấy phép của nó đã bị thâu hồi. Chính sách có mặt đã tỏ ra vô hiệu và đã đưa tới những thất bại nặng - nề. Nhưng có điều an ủi là các đồng chí Pháp không có một lời phiền trách chúng tôi. Trái lại, các anh còn đưa ra một phương thức để tăng cường đoàn kết và tập trung lực lượng trong cuộc tranh đấu chung. Trước kia tờ Justice chỉ có phần chữ Pháp, sau có thêm phần chữ Việt. Nhưng từ ngày Công-Lý được phép ra hằng ngày thì Justice lại chỉ còn phần chữ Pháp.

Các anh đề nghị mở rộng khuôn khổ tờ báo, in chữ Justice chồng lên chữ Công-Lý với dấu hiệu 3 mũi tên và hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Hàng dưới chua những hàng chữ sau: "Cơ quan tranh đấu của Liên đoàn Xã Hội SFIO" và nêu tên một đồng-chí Pháp làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, một đồng-chí Việt làm quản lý. Tất cả những cây bút của Công-lý đều được thâu nạp và tất cả các đồng-chí Pháp đều có phận sự viết bài để tham-gia cuộc chiến đấu chung. Ai muốn viết chữ Pháp thì viết chữ Pháp. Ai muốn viết chữ Việt thì viết chữ

* THIẾU-SƠN

MỘT ĐỜI NGƯỜI

Việt. Nhưng bài vở bằng chữ Việt cũng cần phải tóm tắt sơ chữ Pháp cho anh chủ bút được biết đại ý của tác giả. Song, cái thủ tục đó lần hồi rồi cũng bỏ qua vì tất cả đều hăng máu, mạnh ai nấy nói cho đã miệng, còn thời giờ đâu mà kiềm soát lẫn nhau.

Công-Lý — Justice vẫn nằm dưới chế độ báo chí tự do của Pháp và Bộ Thông-Tin của Chánh phủ tự-trị Nam-Phân cũng chẳng có quyền gì đối với nó vì nó có xin phép các ông đâu mà các ông rút giấy phép của nó? Cố nhiên là các ông vẫn có quyền干涉 với ủy-viên Cộng-Hòa hay Cao ủy-Pháp, nhưng nhà cầm-quyền Pháp coi bộ cũng không muốn kiềm chuyện vì có lẽ còn kiêng-nể đảng - bộ ở Pháp vẫn ủng hộ chúng tôi.

Một chánh-phủ tự-trị Việt-Nam treo bút một số ký-giả Việt-Nam. Bọn này chạy qua viết trong một tờ báo Pháp mà lại viết bằng tiếng Việt-Nam. Hơn nữa chính một tờ báo bị rút giấy phép, lại được lồng vào tên một tờ báo Pháp và được sống hiên - ngang giữa thanh-thiên bạch-nhụt. Âu cũng là một chuyện nghịch-thường.

Tren một số Công-Lý — Justice

ra ngày 4 - 3 - 1948 một đồng chí Pháp còn viết một bài kè ra nhiều cái nghịch-thường khác nữa.

Trước hết anh nói tới vấn - đề hòa - bình ở Việt - Nam. Báo chí Pháp Việt phần đông đều tỏ ra tha-thiết với hòa-bình và mong có giải-pháp hòa - bình để chấm dứt cuộc lưu - huyết. Nhưng cũng có một vài đồng-nghiệp lại muốn giải quyết vấn đề một cách nghịch-thường. Họ chủ-trương rằng phải tấn-công nhiều hơn nữa, nhảy dù nhiều hơn nữa, huy - động thêm đại bác, thêm binh lính thì nhứt định mới có hòa-bình được. Kế chiến thắng sẽ ra lệnh với sự khoan hồng thường-lệ và kẻ chiến-bại sẽ hối-hận mà nhảy tới ôm choàng lấy cổ người « giải-phóng » cho mình. Khỏi cần thương - thuyết, khỏi còn xung-dot, khỏi còn lý-lẽ để đánh nhau. Thế là Hòa - bình trở lại và trở lại một cách nghịch-thường.

Kế tới anh nói về cuộc tranh đấu của dân tộc Việt - Nam, một dân tộc vừa thoát khỏi nanh vuốt của bọn đế-quốc Nhật, tin tưởng vào những lời tuyên bố của Đồng Minh và thứ nhứt là của những nhà lãnh đạo Pháp nên đã tuyên cáo độc-lập và muốn sống tự-do. Đáng

lý ra nước Pháp vừa thoát khỏi nanh vuốt của bọn Đức quốc - xã phải khuyến khích công cuộc giải phóng của Việt-Nam để tỏ ra trung-thành với lý-tưởng tự do, bác ái và bình đẳng của mình. Nhưng thật ra chỉ có vài tên ảo tưởng nghĩ thế còn người ta lại nghĩ khác và có cả ngàn lý-lẽ để ngăn cản công cuộc giải-phóng của Việt-Nam. Hơn nữa người ta còn tòng phạm trong một âm-mưu khôi phục quân - chủ ở xứ này. Anh viết : « Nước Pháp đã lật-dò bao ông vua thỉnh-linh đậm ra hối hận và muốn trả thù cho vua Louis XVI ở Việt Nam. Đó là điều nghịch thường thứ hai.

Nhưng chưa hết. Còn nữa. Có một điểm mà nước Pháp tự hào hơn hết là sự sâu - rộng của nền văn-hóa của mình kết tinh bằng một lịch sử có nhiều thảm kịch, nhiều biến - cõi, nhiều cuộc cách-mạng và nhiều cuộc chiến - tranh. Cái văn-hóa đó đã tạo cho dân tộc Pháp một tấm lòng tha thiết với tự-do. Và những dân tộc nào được hưởng cái kho tàng quý giá đó cũng đều bị cảm dỗ và say sưa với hai chữ « Tự-Do ». Rồi anh viết : « Tự do thân-yêu ! Nhờ có nhiều cuộc tiếp xúc, nhờ

gần-gũi và dạy dỗ lẫn nhau mà chúng ta đã tỏ ra cho những bạn Việt-Nam chúng ta thấy rằng kẻ nào cam chịu xiềng - xích là không đáng làm người và không đáng sống bên chúng ta. Vậy mà một số lớn trí-thức Việt-Nam đã tìm hiểu được những lý-lẽ của một cuộc chiến đấu từ ba thế-kỷ, khi đó ta lại chống lại với họ để tiêu-diệt trong hai năm tất cả những gì đã được xây dựng trong 70 năm do những nỗ-lực của các nhà bác học, các vị giáo sư, các sách vở mà chúng ta đã viết ra cho họ đọc. Đó cũng là nghịch thường. »

Nhưng chưa hết. Còn nữa. Còn một cuộc tranh-dấu nữa mà dân-tộc Pháp cũng tự hào là cuộc tranh-dấu xã - hội mà những người lao-động Pháp đã đồ máu rất nhiều nhưng cũng đã thâu được nhiều thắng lợi. Chúng ta đã nhận ra và tuyên bố phân minh rằng người công nhân có quyền hưởng thụ một cách xứng đáng với sức lao động và mồ hôi mà họ đã đồ ra. Chúng ta đòi hỏi cho người đứng bóc-lột người. « Vậy mà, anh nói, trong khi hầu hết dân-tộc chúng ta đã sẵn-sàng chiến-dấu cho công-cuộc giải-phóng xã-hội thì thành-

nien Pháp được gởi qua đất Việt để ngăn cản cuộc giải phóng xã-hội của người lao - động Việt-Nam. Thật là nghịch - thường, nghịch-thường quá lê . .

Anh kết-luận rằng những cảnh nghịch - thường đó được che đậy bằng những sự giả - dối, bằng những điều man-trá, bằng những mặt nạ nhơ-nhớp bỉ-ôì mà người ta phải gõ - bỏ và liệng đi.

Anh viết : « Tiếp-tục chiến-tranh không phải là một cớ để phục-vụ Hòa-Bình !

Nước Cộng-Hòa phải bảo-vệ và bình-vực những chiến-sĩ Cộng Hòa !

Nước Pháp không có quyền từ khước lòng ham chuộng Tự-do của mọi người !

Công cuộc giải-phóng xã-hội của người lao-động không phải là một độc-quyền của người da trắng !

Và ngày mai, người Pháp và người Việt sẽ ngưng xâu xé nhau vì một lý-tưởng chung. *

Phải là con người ảo tưởng mới nêu ra được những cái nghịch-thường nói trên. Nhưng còn có

nhiều cái nghịch-thường khác cũng đáng nêu ra cho vui chuyện.

Trong một bữa tiệc tại nhà nàng Thanh - Thế để tiền đưa một đồng-chí về Pháp, chúng tôi có nhiều người quá chén và đã biểu lộ tình khứ-lưu một cách quá hùng-hồn. Bữa tiệc càng về khuya càng ồn-ao và có thể làm cho những người lân-cận không bằng-lòng. Người Việt mình đầu bực mình cũng làm thính ráng - chịu. Nhưng hồi đó cũng có những người Pháp ở chung quanh lối đó. Họ thấy chúng tôi làm rầy, họ la lên để phản - kháng. Đồng-chí Việt-Nam không trả lời, nhưng nhiều đồng-chí Pháp lại ra miệng. Bên kia chửi bên này : « Đồ mất dạy ! Đồ tồi ! » thì bên này chửi bên kia : « Đồ thực - dân dơ dáy ! » Rồi các bạn bè nhau cung tay và hô to khẩu hiệu « Đã đảo thực-dân. » Đó cũng là chuyện nghịch-thường.

Còn một chuyện nữa mới hết. Cụ Hàn Georges Duhamel về Pháp không biết tuyên bố ra sao mà Bộ Pháp quốc Hải ngoại đã cải chính như sau : « Theo tin-tức báo chí hình như ông Georges Duhamel đã tuyên bố rằng : Việt-Nam sẽ có quân đội riêng, tài

MỘT ĐỜI NGƯỜI

chánh riêng, ngoại-giao riêng. Bộ Pháp-quốc Hải ngoại nói rõ rằng lời tuyên-bố ấy không hợp với tình hình hiện tại và đó là ý riêng của ông.»

Lời cài chánh của Pháp chứng minh rằng Pháp chỉ muốn dùng Bảo-Đại làm bù-nhin và hễ là bù-

nhìn thì không có cái gì riêng cả. Cụ Hàn Duhamel đã bị người ta lợi-dụng, người ta gạt-gãm, tướng người ta cũng thật thà như mình nên mới tuyên-bố “xô” như trên. Câu chuyện này không có gì là nghịch thường vì nó rất thông thường với thực-dân.

(Còn tiếp)



VĨ-NHÂN

Trong một nhà thương-diện, bác-sĩ vào thăm phòng bệnh, hỏi một bệnh nhân :

— Anh là ai ?

Người diễn trả lời :

— Tôi là Hoàng-dế Quang-Trung.

Bác sĩ cười :

— Ai bảo với anh thế ?

— Chúa Jésus bảo.

Tức thì một người diễn nằm giường kế cận, ngồi nhôm dậy, nói:

— Hắn nói láo đât. Tôi là Chúa Jésus đây, mà tôi có bảo với hắn như thế bao giờ đâu !

★ CHÚC NĂM MỚI

Một ông hà tiễn, sơ tốn hai lần tiền mua thiệp và gởi thiệp chúc Tết, gởi một thiệp mừng năm mới cho một người bạn như sau đây :

« Chúc mừng hai Năm Mới, 1961 và 1962 »

HOÀNG-MINH

LOUIS LUMIÈRE



★
NGƯỜI
ĐÃ
PHÁT
MINH
RA

Chữ Cinématographie do các danh-từ Hy-lạp kinéma, atos (chuyển động) và graphein (viết) — mô-tả những chuyển-động của sự vật. Viết tắt : Cinéma.

(Tiếp theo P. T. số 52 và 53)

Lần đầu tiên tại một làng bé nhỏ và nghèo tên là HOLLYWOOD...

Tрен thương-trường Cinéma, người Mỹ thật là xảo-quyết. Hôm đầu tháng 6 năm 1896, người thợ Mesguish xuống chiếc Tàu Bourgogne đi sang Mỹ để trình-diễn ciné lần đầu tiên thì anh ta đã được Louis Lumière cẩn-dặn phải giữ kỹ các bí-mật của nghệ-thuật mới, và cấm hàn người ngoài vào xem các máy-móc trong phòng opérateur. Nhưng khốn nỗi, khi tàu đến đất Mỹ, trước khi đặt chân trên thành-phố New York, Mesguish đã bị nhà Thương-chánh bắt buộc phải khai trình các đồ hành lý theo thường lệ. Khi nhân-viên Hải-cảng trông thấy một cái máy mới lạ, hỏi thì anh ta do-dự chưa

muốn nói, sợ tiết lộ cái bí-mật của máy Cinématographie Lumière. Trước sự ngập ngừng của Mesguish, nhà Thương-chánh Mỹ càng nghi- ngờ, và bắt anh phải viết một tờ khai trong đó anh phải mô-tả rõ ràng và đầy đủ tất cả các chi tiết về cái máy kỳ-dị kia.

Vì thế mà sau khi những buổi chớp-bóng đầu tiên của anh tại rạp hát The Kosters and Beats Theater, Madison Square, New York, được công-chứng Mỹ nhiệt-liệt hoan-nghênh, và anh hốt được rất nhiều bạc, thì một nhân viên Thương-cảng đã đem bán lén tờ khai trình cái máy của Mesguish cho một hảng buôn lớn của Mỹ. Sáu tháng sau, người

Mỹ đã cób theo những chi-tiết mô-tả trong tờ khai ấy mà chế tạo ra máy cinématographie, và cuốn phim đầu tiên của Mỹ được chiếu tại Broadway ! Ciné của Mỹ bắt đầu xuất hiện từ đây !

Chín năm sau, năm 1905, một phòng chớp ảnh Mỹ có sáng kiến đặt một chiếc đờn piano phía sau màn-ảnh, và có người ngồi đánh đờn trong lúc chớp phim. Chúng ta nên nhớ rằng lúc bấy giờ là thời-kỳ phim câm, chứ chưa có phim nói. Cinéma có piano gọi là NICKELODEONS, được khán-giả hoan-nghênh nhiệt-liệt và được phổ-biển nhanh-chóng tại khắp các rạp ci-né của Mỹ.

Năm 1907, chính nhà sáng tạo ra Cinéma, là LOUIS LUMIÈRE, bày ra phương-pháp cinéma màu (autochrome), chụp được các hình màu vào phim.

Năm năm sau, 1912, ở thành-phố Los Angeles, một nhà dàn cảnh trẻ tuổi, CECIL B. DE MILLE, quyết-định lấy một bản kịch rất có tiếng hời đó là THE SQUAW MAN đem quay phim. Nhà sản-xuất còn nghèo, không có đủ tiền để quay tại

Los Angeles, nên có thuê tạm một cái trại tồi tàn hoang-phế, rẻ tiền, nơi một xóm nhỏ nghèo nàn và hẻo-lánh, tên là xóm HOLLYWOOD, cách Los Angeles 12 cây số. Không ngờ họ thành công rực-rỡ. Từ đó, HOLLYWOOD được các nhà sản-xuất khác kéo đến tranh nhau thuê trại, thuê đất, để mở các phim-trường... (film, tiếng Anh, nghĩa là lớp mỏng, màn mỏng, tiếng Pháp là *Pellicule*. Lớp mỏng nhựa gélatino-bromure trán trên bande làm thành film) rồi LÉON GAUMONT, cũng người Pháp, chế tạo ra phim kêu (film sonore) là phương-pháp ghép một bande có ghi âm vào với bande hình, cùng một lúc phim hình chiếu ra thì phim kêu cũng toát ra âm-thanh. Dần dần Phim kêu được biến hóa ra phim nói (film parlant, tiếng Anh gọi là talky-film), cũng do LÉON GAUMONT và hai nhà kỹ-sư của xứ Danemark, tên là POULSEN và PETERSEN.

Dessins Animés (Tranh vẽ linh động) thì do người Pháp, EMILE COHL sáng-tác đầu tiên, nhưng chỉ dùng trong các phim ngắn, mãi đến khi một

họa-sĩ Mỹ, WALT DISNEY đem áp-dụng với các phương-pháp mới trong phim *Nàng*

Bạch-Tuyết với *Bảy anh Lùn*, (1937), phim về linh-dộng mới được thịnh hành.

Anh chàng tưới nước bị tưới nước

T RONG lúc bén Mỹ ciné-ma được truyền bá nhanh - chóng và phát-triển mạnh-mẽ phi-thường, thì ở Pháp cinéma cũng cỗ gắng bước những bước khá dài. Hàng Phim của Louis Lumière mỗi ngày mỗi sản-xuất ra phim mới. Một phim được người ta truyền tụng nhiều nhất lúc bấy giờ, — ngoài một vài tuồng diều đầu tiên của Hè CHARLOT — là phim *L'Arroseur arrosé* (*chàng Tưới nước bị tưới nước*) của Louis Lumière. Hai vai chính trong phim này không phải là kép nhà nghề, mà chỉ là anh làm vườn của Louis Lumière, và một cậu bé con của một người thợ trong hằng. Đây là hài-kịch đầu-tiên khá dài được quay phim có nhiều đoạn rất là hoạt-kê (danh-từ ciné gọi là nhiều *gags*), khiến cho khán-giả cười vỡ bụng.

«Chàng Tưới nước bị tưới nước» là tuồng chớp bóng khôi-hài đầu-tiên được thực-hiện rất có nghệ-thuật, mở màn cho nghệ-thuật thứ Bảy. Kế đó là *La Ruee Vers l'Or* (*kéo nhau đi tìm vàng*) của CHARLOT (Charlie Chaplin). Cảnh tranh với Louis Lumière, GEORGES MÉLIÈS mở phim-trường (*Studio*) trước nhất trên thế giới, ở Montreuil-Sous-Bois. (Hàng phim của Louis Lumière chưa thành phim-trường, mà hãy còn là một hàng kỹ-nghệ với một phòng riêng ở trong hằng. Những người đóng phim của Lumière chưa phải là nghệ-sĩ chính-công) Georges Méliès là giám-đốc *Rạp hát Robert Houdin*, ở Paris, đã huấn-luyện các đào-kép nhà nghề của sân-k khấu thành ra đào-kép cinéma. Ông là một trong số 35 khán-giả đầu-tiên đã mua cái vé i quan vào xem buổi chớp bóng đầu-tiên của Louis Lumière dưới

hầm tiệm Grand Café ở Đại-lộ Capucines.

Có óc nghệ-sĩ, và chí kinh-doanh kinh-trường, ông hồi mua một máy cinéma của Louis Lumière, nhưng nhà phát-minh không bán. Tự mình, ông ta tìm cách lấy-cắp được một bức vẽ-kiểu máy Cinématographe của Louis Lumière, rồi năm 1896 tự chế ra một máy quay phim có đôi bộ phận máy móc khác với kiểu máy của Lumière. Ông sửa đổi sân khấu *Rạp hát Robert Houdin* thành ra màn ảnh, ở số 8, Đại-lộ Italiens và tự chiếu những phim do ông tự quay-lấy và do ông đóng tuồng với đào-kép của ông, mà phim hay nhất là *Du-lịch trên trăng* (*Le Voyage dans la Lune*). Thì là Georges Méliès đã bày ra loại phim tuồng tượng về lịch sử y như tiểu-thuyết, căn cứ trên các tài-liệu lịch-sử và Địa-dư của các tác-giả xưa. Rạp ciné của Georges Méliès được lừng-lẫy tiếng tăm một thời gian. Nhưng khi trận giặc thế-giới 1914 - 1918 nổ bùng, Rạp hát và phim trường Montreuil của ông bị tàn phá hết. Ông sạt nghiệp, dành đem bán cái máy ciné độc-nhất của ông cho một tiệm bán đồ chơi lạc-xon

ở Montparnasse để lấy tiền trả các món nợ.

Mấy ấy sau không dùng được nữa vì các máy ciné của Mỹ tối-tân hơn được nhập cảng sang Pháp, và ciné Mỹ tràn ngập các thành-phố. Georges Méliès nghèo-xoong hèo xác, thất-nghiệp, đi lang-thang đó đây rồi biến-dâu mất.

Duy-có LOUIS LUMIÈRE còn sống mãi đến năm 1948 tại Bandol trên bờ Địa-trung-Hải.

Năm 1937, trong phim *Solutions Françaises* của Jean Painlevé, chính LOUIS LUMIÈRE xuất hiện trên màn-ảnh nói chuyện với khán-giả vài câu lý thú sau đây :

«Người ta thường gán cho tôi cái danh-từ là nhà phát-minh, khiến cho ai nấy tưởng tượng hình ảnh một ông già điên-cứ-chăm-lo thực hiện những huyền-ảo bàng-quơ. Tất cả những người suy-nghiêm, hoặc trầm-ngâm suy-nghiêm, há chẳng phải là những nhà phát-minh ư ? Há chẳng trái với những kẻ chỉ ưa chí-trích, phê-bình, và chỉ thích ngồi nghe-cộng-cô-moc ư ? Trải qua một sự nghiệp đã lâu dài, nếu tôi đã giải-quyết được một vài vấn-dề

nó kia và nếu tôi đã thành công trong vài thực-hiện tốt đẹp có đôi chút tiếng vang, ấy chỉ vì tôi quá ham muốn học-hỏi, mà tôi làm việc suốt đời tôi như một trò chơi điện mê vậy...

(... C'est guidé par le désir, le besoin de connaître, que je me suis

follement amusé à travailler toute ma vie.)

Đây là một bài học đáng để cho chúng ta suy-nghiêm, nếu bạn trẻ chúng ta có ý-chí thực hiện một lý-tưởng gì ích-lợi cho Quốc gia, hay cho nhân loại.



● Buổi chụp bóng đầu tiên của Louis Lumière ngày 28.12.1895

THẬN TRỌNG

Hãy thận trọng và hỏi lòng trước đâ,
Vội-vàng chi khi mới chớm tình yêu.
Đừng đắm say vì hương sắc diễm kiều,
Chớ rung-động qua mấy dòng thơ thảm.
Hố yêu đương biết đâu là vực thẳm,
Sa chán vào là xóa tuổi xuân tươi.
Vì ái-linh đâu phải một trò chơi,
Trong một sớm, một chiều mong quên lảng.
Hãy cứng rắn đừng để cho tình cảm,
Ngự trị lòng, sợ mù quáng đi chăng
Không đắn đo mà phải nhớ kỹ rằng :
Tình chỉ đẹp khi tâm hồn hòa hợp.
Đừng một phút khi thấy lòng bồng bột,
Mà phiêu lưu trên vạn lý tình trường.
Đề mai kia mua chuốc chuyện sầu thương,
Rồi oán-hận cuộc đời đầy khổ lụy.
Hãy phẫn đấu cho lòng thôi ủi-mị,
Đừng rung theo nhịp cảm của con tim.
Vì biết đâu trong một phút yếu mềm,
Miền dương thế sẽ biến thành địa ngục !
Chưa chắc chỉ yêu suông là hạnh phúc,
Lỗi sai duyên ôm hận suốt ngàn đời.
Đường trăn gian dù thăm-thẳm xa khơi.
Nhưng chậm bước khỏi sợ điều vấp ngã.
Muộn màng chi mà băn-khoăn vội-vã,
Tuổi thanh xuân nhiều hứa-hẹn tương-lai.
Trao mộng lòng cho đúng chỗ, nhầm nơi,
Thì hạnh-phúc mới hoàn-toàn vĩnh-cửu...

A. T. NGỌC - TRƯỜNG

Minh ơi!

ÔNG TÚ và bà Tú ở
trong rạp chớp bóng
ra về, vừa ra khỏi rạp, bà Tú đã
rên-rì rất thảm-hại :

— Minh ơi ! Em khát quá !
Nếu Minh không cho em uống
nước thì
chắc là em
chết khô,
chết héo,
chết sụm,
trên vỉa
đường, như
nhánh cây
mọc kia !...

Ông Tú
cười :

— Em
khát nước
đến thế
cơ ?

Bà Tú
vẫn rên - rì
với cái giọng

từ một
cây Mía
đến một cục
ĐƯỜNG

nhỏng-nhỏe, nhỏ-nhỏe, dễ thương :
— Vâng..
— Em đừng chết với, có xe
nước mía kia rồi.
— Vâng... Minh mua một ly
nước mía cho em uống nhé.
— Chúng ta đi nhanh lên !
— Em mang guốc cao gót, đi

MINH ƠI !

nhanh sao được ? Minh bảo em
đi nhanh, lỡ em té làm sao ?

— Em không đi nhanh, thì đị
hậm vậy.

Bà Tú khát nước muốn chết,
nhưng vì cái gót guốc của bà cao
và nhọn như mũi kim (thường lệ
bà thích mang dép, hay là guốc thấp
không hiểu sao hôm nay đi coi xi-nê
bà lại cao-hứng mang đôi guốc cao
ngòng) ! bà phải đi chậm-chậm.
Trong đám người bu đông nghẹt
quanh xe nước mía nơi góc ngâ
tu, mỗi người cầm một ly uống
ngon lành, bà Tú thèm-thèm-thèm !

Đến nơi, bà uống một ly, rồi
một ly nữa.

Ông Tú khẽ hỏi :

— Em uống ly nữa nhé ?
— Thôi, Minh à, em no rồi.

Ông Tú Bà Tú nắm tay nhau
đi chơi một vòng trong phố trước
khi về nhà.

Bà Tú cứ bị ám-ảnh chúc
Tông-Thống xứ Cộng-hòa Congo:

— Ở Congo chắc có nhiều
mía lắm, Minh nhỉ ?

— Ở Bắc-Phi, (Egypte,
Tunisie, Algérie, Maroc) có mía,
chứ ở Congo không có.

— Thế thôi, em không sang
Congo đâu ! Làm Tông-Thống
mà không được uống nước mía

thì em chả làm !.. Nhưng sao ở
Congo không có mía mà ở Bắc-
Phi lại có mía, hả Minh ?

— Vì Bắc-Phi là ở trên con
đường chu-du của cây Mía hồi
Thế-kỷ thứ VII, vòng quanh
thế giới.

Bà Tú ngạc-nhiên :

— Nghĩa là thế nào ? Cây
Mía sao lại đi chu-du vòng quanh
thế giới ? Sao nó đi ngang qua
Bắc-Phi hồi Thế-kỷ thứ VII ?

— Em nên biết rằng từ *hồi nguyên-thủy*, cho đến 510 năm
trước J.C, Mía chỉ mọc trên
một Vùng Đông-Á mà thôi, ở
Ấn-Độ, Diển-Diện, Thái-Lan,
Cambodge, Việt-Nam, Tàu. Trên
trái Đất không còn chỗ nào có
Mía nữa cả. Một truyền-thuyết
của Ấn-Độ, trong thời kỳ Phật-
Thích-Ca Mâu-Ni ra đời, cho
rằng vì Thương-Đế sinh ra cuộc
đời tục-lụy đầy những đảng cay
cho nên Ngài lại sinh ra cây Mía
để có chút-ít ngọt pha vào cho
bớt mùi tan-khô. Đó chỉ là
câu chuyện khôi hài...

Về thực-tế, thì trong thời-gian
anh đã nói lúc nãy chỉ có các
vùng đất ở Đông-Á là có Mía
mà thôi, và trong lúc các giống
người ở nơi đây được ăn mía,

và biết nấu nước mía thành ra Đường, biết dùng đường để làm bánh, thì tất cả các nơi khác trên Thế-giới chưa hề thấy cây Mía bao giờ, chưa được ăn một cục đường, và cũng không có một loại cây nào có nước ngọt tương-tự như cây Mía.

— Thế thì họ không có một chất ngọt nào để ăn sao ?

— Họ chỉ dùng mật ong. Nhưng mật ong hiếm lắm. Ở Hy-Lạp, đời Thượng-cổ, tại núi Heymette là có sản xuất nhiều mật ong nhưng mật ong này pha với bột thành một thứ bánh hydromel dành riêng cho các Vua chúa và các nhà quý-phái dùng để cúng các vị Thần.

Ở các nước Âu-Châu mãi đến thế kỷ XVI, dân chúng vẫn chưa biết Đường là gì, và chưa ai được thấy một cục Đường, chứ đừng nói được ăn Đường !

Ở Egypte, Hoàng-Hậu Cléopâtre dùng toàn cao-lương mỹ-vị quý nhât, cũng chỉ được ăn trái *figue*, một loại trái vả gần giống như trái sung của ta, nhưng hơi ngọt mệt tí. Hoàng-hậu Saba ở Cận-Đông cũng không hề được ăn một cục Đường. Hoàng-Đế

César chưa biết Đường là gì, chỉ ăn nho mà thôi. Thời-kỳ Socrate, Aristote của Hy - Lạp cũng chưa biết hương-vị của Đường. Nói tóm lại, Mía và đường là những thực phẩm quý báu hơn vàng, mà 5 thế-kỷ trước U. C. Thượng-Đế chỉ ban riêng cho các giỗng dân ở Đông-Á ăn cho ngọt giọng. Còn các dân tộc ở Cận-Đông, từ Perse (Ba-tư) *Judée*, *Syrie*, qua các xứ Âu-châu Phi-châu, Mỹ-châu, thèm của ngọt đành chịu không kiềm đâu ra.

Thế rồi, năm 510 trước U. C một vị Đại-Đế của xứ Perse, (ngày nay là xứ Iran của vua Pahlevi và Hoàng hậu Farah Diba) tên là DARIUS I. kéo đại đội binh mã sang đánh xứ Án-Độ. Đi qua mấy vùng sa-mạc, đến biên giới Án-Độ, tướng sĩ và cả nhà Vua đều khát nước... muốn chết, không còn sức lực đi nữa, như em nhỏng-nhỏe của anh lúc nấy. Bỗng-dưng nhà Vua trông thấy một đám cây cao mảnh khảnh, xanh tươi bên cạnh đường. Đó là những cây Mía đầu-tiên mà Vua Darius không biết, tưởng là cây Sậy. Một tên lính khát nước quá nằm lăn ra dưới nắng trưa hè, sắp chết. Y đưa tay ra bẻ

một cây sậy dè nhai tạm cho đỡ khát. Không dè nước ngọt và nhiều, thật nhiều. Y reo mừng la lên «Cây sậy có nước ngọt lắm ! Thượng-Đế cứu ta ! » Tức thì đoàn quân sắp chết khát của vua Darius đồ xô vào bẻ «cây sậy có nước ngọt» dè ăn ... Cả nhà Vua cũng ăn ngon lành. No-nê rồi ai nấy đều quỳ xuống, ngửa mặt lên trời, đọc kinh cảm ơn Thượng-Đế.

Trong giây phút, cả một đám mía của Án-Độ bị đoàn quân xâm lăng của vua Darius I ăn sạch gốc, ăn cả rễ ! Trong cuộc hành quân này Darius bị quân Án-Độ đánh thua liềng-xiềng, nhưng lúc rút binh về, nhà Vua đã truyền lệnh cho binh-sĩ nhặt rễ được của Án-Độ mỗi người ba bốn «cây sậy có nước ngọt» đem về kinh đô *Persépolis*. Darius trồng ngay trong kinh thành một đám cây mới lạ này mà ông gọi tên là «cây Sậy có mật». Thế là năm 510 trước J. C. Cây Mía từ đất Án-Độ đã bị nhặt trộm đem qua xứ Perse cách xa mấy ngàn kilômét trải qua mấy bãi sa-mạc trùng trùng điệp điệp...

Nhân - dân Perse trồng được Mía, và đã nghĩ ra phương-pháp

nấu nước mía thành ra Đường. Nhưng họ ranh-mảnh lắm. Theo lệnh của vua Darius I và các vua kế vị cấm nhất sự xuất-cảng Mía sang các nước lân-cận phía tây : Mésopotamie và Arabie. Người Perse chỉ chở bán qua lảng-giềng những gói Đường cục, và nước Mía đựng trong hủ đất. Giá một cục Đường gần bằng giá một cục vàng. Một hủ nước Mía đắt bằng mười-thùng mật ong. Nhờ bán nước Mía với giá cắt họng đó mà dân xứ Perse trở nên giàu có rất mau chóng.

Ta đừng quên rằng Mía đó là Mía nhặt trộm của người Án-Độ. Suốt 200 năm, người Perse vẫn giấu kín cái bí-mật sản xuất nước Mía và Đường. Những đám Mía của họ được rào kín, che phủ thật cao để bao bọc chung quanh, cấm ngặt người xa lì đến gần, hoặc dòm ngó.

Bỗng năm 330 trước U.C. một vị Đại-Đế của Hy-Lạp, còn trẻ tuổi nhưng đã lừng danh khắp cả Âu - Châu và Cận-đông, là ALEXANDRE LE GRAND, kéo đại binh đi chinh phục các xứ ở Cận-đông. Nước Perse bị ông xâm chiếm dễ dàng. Quân-sĩ Hy-Lạp tha hồ khá phách và tìm

những của ngon vật lạ.

Lần đầu tiên họ trông thấy Mía (mà họ cũng bắt chước người bồn xú gọi là “cây sậy có mật”). Gặp được món ăn bồ - béo, ngọt - ngào, mới lạ, binh-sĩ Hy-lạp năm lần lòc đêm ngày trong các vườn Mía, ăn Mía đến ráo cả lưỡi vẫn còn ăn, uống nước Mía đến phình hông, ngốn Đường đến tận cõi. Khi Alexandre kéo binh về Nước, dĩ nhiên là binh - sĩ Hy-lạp chở hàng trăm xe mía đem về Macédoine. Phong - trào Mía bồng - bột khắp xứ Hy-lạp từ đấy. Nhà Triết-học Hy-lạp thời bấy giờ, là *THÉOPHRASTE*, có chép trong quyển « *Nghiên cứu về các giống cây* » như sau đây : « *Có ba thứ mật : mật hoa, mật ong, và mật Mía* ». Nguyên soái *NEARQUE*, hầu cận Hoàng đế Alexandre, và cũng là một nhà bác học, có viết trong quyển « *Du-hành sang Perse* » một câu : « *ở Perse có một loại cây sậy có mật mà không phải mật ong, lại ngon hơn mật ong : đó là loại « sậy mật » !* Nhờ đội - binh viễn - chinh của Alexandre, Mía được « du-hành » qua Hy-lạp lần đầu tiên cùng một lượt với hạt tiêu, củ gừng, cây quế và cây ớt, năm

330 trước J. C. Bây giờ người Perse không thè nào giữ cái bí mật của cây Mía được nữa, và lần hồi các người dân ở Arabie, Syrie, Mésopotamie, lén lút qua nhô trộm những cây Mía của người Perse, đem trồng khắp cả vùng Cận - đông. Thế kỷ thứ *VII SAU J. C.*, Mía được đem sang trồng trên đất Egypte, hai bên bờ sông Nil, Tunisie, Somalie, Algérie... và phía Nam nước Espagne.

Một vài người La-mã sang buôn bán với Hy-lạp, cũng mua được cây Mía đem về trồng trên đất Ý, nhưng còn hiếm lắm, và Mía bị chết luôn, vì không hợp với thủy - thổ. Năm 996 sau J. C., một chiếc tàu buôn từ Hy-lạp chở đến Venise 1 thùng Đường thẻ, được các nhà quý - tộc tranh giành nhau mua, đem bán ra thị-trường với cái giá xấp - xỉ bằng giá vàng, những miếng đường thẻ den - ngòm và bần - thiểu mà ngày nay ta có thể mua ở các Chợ với giá 5 cái ! Chỉ những nhà giàu ở Venise là dám bỏ tiền ra mua món ăn xa - xỉ hối ấy, còn dân chúng thèm rót nước giải mà không sao mua nổi. Nước Mía và cây Mía thì vẫn còn được coi như là một huyền - bí của những xứ Một ngàn một đêm lẻ ở

Đông-phương !

Từ năm **1096** đến **1270** nhờ Đàn Thập - Tự - Quân của Gia - tô - Giáo (*Croisades*) do *GODEFROY DE BOUIL-LON* dẫn dắt, người Âu - Châu mới tràn xuống Cận - đông và được thấy tận mắt những cây Mía « *duyên - dáng như những nàng tiên - nữ* », theo lời tường thuật của hai nhà Sử - học Pháp *JACQUES DE VITRY* và *ALBERT D'AIX*, đã được dịp đi theo Thập - Tự - Quân. Đoàn quân này cũng đem Mía về trồng trên đất Pháp, Anh, Hòa - Lan, Portugal. Nhưng họ thất bại, vì họ không biết cách trồng, và Mía không chịu được khí - hậu lạnh. Sau cùng, họ đành phải mua Đường thẻ tại các xứ Cận - đông, đem về bán giá cắt - cổ cho bọn nhà giàu. Trong các sách Sử Âu - châu còn ghi rằng *THẾ KỶ XIII, XIV, XV*, ở các nước Tây phương, trong các đám tiệc sang trọng của các bậc Vua Chúa và các nhà Quý - tộc, người ta dùng Đường - thẻ của Arabie và Án - độ làm món ăn « *dết - xe* », nghĩa là món ăn xa - xỉ và quý - giá mà thường dân không dám nghĩ đến.

THẾ KỶ XV, Mía được người Portugal đem trồng trên

các đảo Madère, Canaries ở Đại - tây - Dương và Christophe Colomb đem trồng tận Mỹ, trên đảo Antilles.

THẾ KỶ XVI, Mía của Antilles được chở qua trồng ở Océanie, đảo Hawai (Hạ - uy - Di) Philippine, Java..

THẾ KỶ XVII, những nhà buôn Indonesia tưởng ở Án - độ không có Mía, lại chở Mía của Java sang bán bên Án - độ. Vì Mía Java ngọt hơn, nên chính người xứ Án - độ là quê - hương sản - xuất Mía đầu tiên, lại thích ăn Mía và Đường của Java..! Cái vòng lẩn - quẩn...

— Minh oi, thế là Cây Mía đi chu - du từ Án - độ qua Perse, từ Perse qua Hy-lạp, từ Hy-lạp qua Bắc - phi, rồi vượt sang Mỹ, Đại - tây - Dương, từ Mỹ băng qua Thái - Bình - Dương sang Océanie, Philippines, Java.. Rồi từ Java Cây Mía lại trở về quê - quán Án - độ !

— Ủ, Cây Mía Án - độ khởi hành cuộc du - lịch vòng quanh Thế - giới tính ra từ thời Vua *DARIUS I*, năm 510 trước J.C., đến *CHRISTOPHE COLOMB*, và hai Thế - kỷ sau nữa, là trên 2200 năm !

— Cây Mía ốm yếu như thế mà được loài người cưng yêu chiều chuộng nhỉ !

— Em ơi, cũng như đàn-bà con gái, ấy mà ! Đàn-ông vẫn thích những người đàn-bà mảnh-khảnh và gầy, như em chẳng hạn...

— Em thì em chỉ đẽ một mình Minh thích thôi. Chứ em đâu chịu như Cây-Mía đi lung-tung đây đó như gái giang-hồ.

— Em nghe anh kẽ lịch sử cây Mía từ nay giờ, em thấy cây Míadâ nằm trong tay các bậc Đế-Vương oai nghi của thiên hạ. Nhà sử học MATHIEU DE COUCY có chép chuyện hồi thế-kỷ XV, vua xứ Égypte muốn đưa nịnh vua nước Anh là CHARLES VII, đã sai một vị Sứ thần vượt sông trùng dương đem công - hiến lên vua Anh một tặng phẩm quý báu nhất,.. đó Minh biết là món gì ?

— Một công chúa đẹp tuyệt trần như Cléopâtre ?

— Không, một bao Đường cái ! Vua Charles VII mừng quýnh, như được một bao vàng. Chỉ có Hoàng đế Pháp, NAPOLÉON Ier, là ghét Mía và ghét Đường, ghét cay ghét đắng !

— À, cái ông Napoléon thì

làm việc gì cũng khác hơn thiên-hạ ! Nhưng sao vị Hoàng đế Anh-hùng ấy lại ghét Mía và Đường, hả Minh ?

— Vì từ khi CHRISTOPHE COLOMB sang Tân Thế-Giới, và có đem theo một ít Mía trồng trên các hòn cù lao Antilles ở Mỹ, thì Mía ở đây được sản xuất rất nhiều, và được làm thành Đường đèn bán sang Âu - Châu, nhất là sang Pháp với giá rất đắt. NAPOLÉON thấy dân-chúng phí tiền mua Đường, bèn cấm nhập-cảng loại thực phẩm xa xỉ ấy.

— Cấm dân chúng ăn Đường sao ? Dân chúng cũng ngậm miệng không dám ăn Đường à ?

— Dân Pháp đâu có chịu được độc tài. Họ phản đối nhiệt liệt chứ ! Do đó chính phủ Anh lúc bấy giờ là kẻ thù của Pháp, muốn phá chính-sách kinh-tế của Pháp, bèn buôn lại Đường của Mỹ, rồi tìm đủ các cách để đem Đường lậu vào bán cho dân Pháp. Người Pháp vừa mới biết ăn Đường, nên thích Đường lắm, cũng đi kiếm mua cho kỳ được Đường lậu của Anh, với giá chợ đèn gấp ba gấp bốn giá thường.

— Napoléon chịu thua chính

sách lùng-doạn ấy sao ?

— Năm 1806, Ông cấm nhật Đường Mía, nhưng sai nhà kỹ-sư VERNEREN dùng củ cải đỗ (*Betterave*) chế ra một loại Đường trắng hơn Đường Mía, tuy không ngọt lắm, nhưng cũng ngọt thanh.

— Đường củ cải đỗ ra sao hả Minh ?

— Ta thường gọi là “ Đường Tây ”, các tiệm lớn buôn thực-phẩm ngoại - quốc ở Saigon vẫn bán trong các hộp vuông, đẹp, như hộp phẩn vậy đó. Đường làm thành miếng vuông, thật trắng, có vẻ sang trọng, nhưng không ngọt bằng Đường Mía. Đường Tây làm bằng củ cải *Betterave*.

— Còn Đường Thốt-nốt ?

— Đường THỐT-NỐT làm bằng cây DOMTHUOT ở Cambodge. Cũng như ở Niger có cây BORGOU, ở Arabie có cây LAGMI, ở Ceylan có cây TALA (ta gọi là Chà-là, khác hơn cây Datte), ở Madagascar có cây HARAFIA, có Indonesia có cây dừa nước, những loại cây ấy đều làm được ra Đường, nhưng không ngọt và không bồ bằng Đường Mía. Hầu hết thế giới ngày nay đều dùng Đường Mía, và thủy-tồ các loại Mía là Mía Án - Độ.

Em cứ nghe bảng kê-khai các danh-từ Đường trên Thế-giới như sau đây, thì đủ biết :

Tiếng Án-Độ, Đường gọi là *Sarkhara*, hay là *Chazar*.

Tiếng Ba-Tur : *Schukkia*

« A-Rạp : *Sukkar*

« Hy-Lạp : *Saccharum*

« La-Mã : *Zucchero*

« Thổ-nhĩ-ky : *Cheker*

« Espagnol : *Azukar*

« Portugais : *Assukar*

« Pháp : *Sucre*

« Anh : *Sugar*

« Đức : *Zucker*

« Holland (Holland) : *Suiker*

« Finland (Phần Lan) : *Soker*

« Danois (Đan - : *Sukker*
mạch)

« Suédois (Thụy - : *Socker*
điền)

« Hongrois (Hung : *Cukor*
gia lợi)

« Polonais (Ba Lan) : *Cuker*

« Nga : *Caxap*
(Đọc là : *Xa ra*)

Nghĩa là, tất cả đều do tiếng Án Độ *Chazar*, hay là *Sarkhara* mà ra cả !

Lần đầu tiên nhà Y - học Hy-Lạp thời Thượng cổ là DISCOSI DE, nghe theo tiếng gọi của người A-Rạp, mà chép trong quyển sách thuốc của ông là *Saccharum*.

Người La Mã gọi theo Hy-Lạp, trại ra thành Zucchero. Nhà Thi-sĩ Pháp, CHRISTIAN DE TROYES, thế-kỷ XII, nghe theo tiếng La-Mã, gọi là *Cucre*, sau đổi ra *Sucre*. Thi-sĩ SCARRON đặc ra chữ *Sucier* để gọi cái lợ đựng Đường, Văn-sĩ COQUIL-LART đặt ra chữ *Sucier*: bô Đường cho ngọt. Năm 1685, văn sĩ ROCHEFORT đặt ra chữ *Sucerie* xưởng nấu Đường. Các nhà Văn-nhà Thơ từ thế-kỷ XV đua nhau khen ngợi Đường. Trong quyền « chúc thư của Patelin » (*Testament de Patelin*) nhà Y - học có danh tiếng của Pháp khuyên các bệnh nhân « nên ăn thoát nhiều Đường ». Thi-sĩ EUGÈNE DESCHAMPS khuyên độc - giả : *Bạn muốn thưởng thức thơ cho xứng đáng ? Bạn nên vừa đọc thơ vừa ăn Đường* ». Cô NINON DE LENCLOS, một Nữ - sĩ tài hoa diêm-lệ. Thế-kỷ XVII, khuyên « Chị em nên đốt Đường để xông các mùi hôi... », như hôi nách chẳng hạn... Nữ sĩ COLETTE bảo : « Nhúng cục Đường vào rượu chát, rồi cầm mút, thì tri - óc tự nhiên được khoan-khoái, ngon-ngữ được lưu-loát..»

G. P. M. ROLPH viết : « Đường ? Đó là mặt trời đọng lại ! » (*Le Sucre ? C'est un concentré de soleil !*) Văn-sĩ Anh, GALSWORTHY (1933) lại bảo : « Người và Ngựa có một điểm giống nhau, là thích ăn Đường. Cho nên Ngựa là loài thú thông-minh hơn hết thảy các loài thú. » Còn Thi-sĩ TÂN-ĐÀ NGUYỄN-KHẮC-HIẾU của Việt-Nam nhà ta, thì cứ mỗi lần say rượu là chạy đi kiếm cho được một cục đường để nhai. Thi-sĩ bảo như thế là rượu thấm càng ngon !

— Minh ơi ! Còn tiếng Đường của Việt-Nam mình sao em không thấy giống tí nào với tiếng Ăn-dộ hay tiếng Perse, Arabie, Grec, latin ? Tiếng Đường Việt-Nam do ở đâu ra ?

— Do tiếng Tàu và chữ Tàu.

— Như thế chúng tôi rằng ông bà người Việt-Nam mình hồi xưa hồi xưa không có qua nhồ trộm Mía của Ăn-dộ đem về trồng ? Nước mình hồi xưa có Mía chứ ?

— Ở đất Chàm, từ Trung Việt trỏ vào và đất Chân-lạp của Khmer, tức là Nam-Việt bây giờ, có lẽ trồng Mía của Java hồi Thế - kỷ XVII. Bắc-Việt, là đất Giao-Châu có lẽ có Mía, hoặc lấy mía của Tàu

đem về trồng, trong Sứ-sách anh đọc không thấy nói đến. Chỉ có một quyền Sứ có nói đến cây Bo-bo ở đất Giao-Châi. Cây có hột trắng và tròn, lột vỏ mỏng ở ngoài, thì còn như hột ngọc, óng-ánh đẹp lắm. Lúc Mâ-viện qua đánh Trung - Vương, trở về có mang về một thùng trái Bo-bo, mà bên Tàu không có. Y đem về tặng cho các quan bên Tàu và nói phỉnh rằng đây là những hột ngọc quý báu của Việt - Nam đưa về dâng cho các bà Phu-nhân làm chuỗi ngọc đeo, hoặc gắn lên tóc, tuyệt đẹp. Nhưng có một người Tàu đã sang Việt - Nam, nói rằng đó không phải là hột ngọc, mà chỉ là hột bo-bo, y gọi là hột yi-yi. May bà mệnh phụ, tức mình bị Mâ-Viện đánh lừa, bèn hốt hột Yi-yi vứt cả ngoài sân, không để ít lâu, gặp mưa, hột yi-yi mọc lên, đầy sân, đầy vườn, Từ đó, hột Bo-bo Việt - Nam được trồng bên Tàu và dùng nấu cháo ăn ngon và bổ lắm,



* Ngựa uống rượu

Một ông Chánh-tổng cởi chiếc xe ngựa, ngưng trước một tiệm rượu. Ông mua một chai rượu để, đem ra trút cho ngựa uống hết. Chủ quán thấy thế, hỏi :

— Sao ông cho ngựa uống rượu ? Ông không uống sao ?

— Ngựa tôi say rượu thì chạy thật mau, chứ tôi say rượu thì chỉ muốn nằm một chỗ.

Ông Tú vừa nói đến đây, thì Bà Tú lại bảo khẽ với giọng nhõng-nhở nhỏ nhẹ đề thương :

— Minh ơi, em lại khát nước rồi ! Minh kiếm đâu có nước mía mua cho em uống, kéo em chết khô, chết héo, chết rục, bây giờ...

— Kia kia ! Cái xe nước Mía ở góc đường Pasteur kia ! Chạy mau đến đây uống...

— Em mang guốc cao gót mà Minh bảo em chạy nứa ... cho em do đất ở đây phải không ?

Nói thế chứ ông Tú bà Tú chỉ đi vài bước là đến tiệm nhỏ có cô bán nước mía, mặt mũi xinh xinh, Ông Tú túm tím cười bảo :

— Cô hàng Mía ơi, cô làm ơn bán giùm một ly nước mía cho cái cô đi bên cạnh tôi đây này.

Bà Tú khẽ veo vào dùi ông, ông đẩy mạnh làm đổ cả ly nước mía...

Điệu - Huyền

NHỮNG ÁNG THƠ HAY

Kỳ trước, cuối bài phê-bình thơ « Hai sắc hoa ty gân » của T.T.KH. chúng tôi có viết :

Sau bài *Hai sắc hoa ty-gân* T.T.KH. còn có ba bài thơ nữa: *Bài thơ thứ nhất*, *Bài thơ đan áo* và *Bài thơ cuối cùng*. Chúng tôi sẽ nói đến những bài ấy trong kỳ sau để bạn đọc hiểu rõ thêm về T.T.KH., một bí mật trong làng thơ mà nhiều người muốn biết.

Giữ lời hứa, chúng tôi xin giới thiệu sau đây :

BÀI THƠ THỨ NHẤT

Thuở trước hồn tôi phơi-phơi quá,
Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương.
Nhưng nhà nghệ-sĩ từ đâu lại,
Em-ái trao tôi một vết thương.
Tai ác ngờ đâu giở lạ qua.

Làm kinh giấc mộng những ngày hoa,
Thôi tan âm-điện du-duong trước,
Và tiên người đi bến cát xa.
Ở lại Vườn Thanh có một mình,
Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh.
Yêu trắng lặng-lê rời trên áo,
Yêu bóng chim sa, nắng lướt mành...

Và một ngày kia tôi phải yêu
Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
Nhưng cô áo đỏ sang nhà khác...
Gió hối ! Làm sao lạnh rất nhiều !

Từ đây không mong, không dám hẹn
Một lần gặp nữa dưới trăng
nghịch.
Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ
Người ấy ghi lòng : vẫn nhớ em !

Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên,
Bỗng ai mang lại cánh hoa tim,
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhô xuống thành thơ khóc chút duyên !

Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
Đã bọc hoa tàn dấu xác-xơ !
Tóc úa giết dần đời thiếu-phụ,
Thì ai trông ngóng, chả nên chờ !
Viết đoạn thơ đâu, lo ngại quá,
Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa :
Cố quên đi nhé, cảm mà nín.
Đừng thở-than bằng những giọng
thơ !

Tôi run sợ viết, lặng im nghe
Tiếng gió thu khô xiết mặt hè,
Như tiếng chân người len-lén
đến...

Song đời nào dám gấp ai về !
Tuy thế tôi tin vẫn có người
Thiết-tha theo đuổi nữa, than ôi !
Biết đâu tôi : một tâm hồn héo
Bên cạnh chồng nghiêm luồng tuổi
rồi !

T.T.KH.

Sau khi đăng bài « Hai sắc hoa ty gân », tòa soạn Tiều - Thuyết Thứ Bảy lại nhận được bài thơ trên đây của T.T.KH., do nhà bưu-diện đưa tới.

Với bài thơ này, tác-giả đã hé cửa tâm-tư cho ta biết thêm nhiều điều về hoàn cảnh bi-thương của nàng. Ta biết rằng người yêu của nàng là một nghệ-sĩ, tâm hồn cũng lẳng-mạn như nàng ! Còn chồng

nàng thì đã « luống tuổi », tính-tình lại nghiêm-nghi, nên nàng rất sợ mà không yêu. Sống trong cảnh ấy, nàng âm-thầm đau-khổ sợi-sét nhớ người yêu mà không dám mong gặp, tâm - hồn rời - rã, héo-hon.

Bài này —cũng như bài « Hai sắc hoa ty gân » — hay vì giản-dị và thành thục.

Những câu sau đây là những câu có giá trị nhất trong bài và xứng đáng được người đời nhắc nhở :

... Và một ngày kia tôi phải yêu
Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
Nhưng cô áo đỏ sang nhà khác...
Gió hối ! Làm sao lạnh rất nhiều !

... Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhô xuống thành thơ khóc chút
duyên !

Có nhiều người tỏ vẻ băn-khoăn không hiểu sao bài này gửi đến nhà báo sau bài « Hai sắc hoa ty gân » mà lại lấy nhan đề là « Bài thơ thứ nhất » ? Điều này tưởng cũng không khó hiểu. Nàng vốn không nghĩ đến việc làm thơ khóc mối tình ngang-trái, phần vì sợ chồng, phần vì trước kia nàng cùng người yêu đã ước hẹn với nhau rằng :

Cố quên đi nhé, câm mà nín ;
Đừng thở than bằng những
giọng thơ !

Chỉ vì tình cờ đọc truyện « Hoa ty gôn » của Thanh-Châu, nàng bỗng xúc động mà làm ra bài « Hai sắc hoa ty gôn ».

Rồi sau khi bài này đăng lên báo và gây sôi nổi không ngờ, nàng mới nhận thấy không thể « câm nín » được nữa, cần phải trút tâm sự và nước mắt vào thơ, và nàng tính bắt đầu bằng ... Bài thơ thứ nhất.

Theo dõi chúng tôi đến đây, chắc có nhiều bạn nóng ruột muốn biết T.T.KH. là ai ?

Xin trả lời : Có hai dư luận khác nhau. Một thuyết cho rằng T.T.KH. là tên viết tắt của Trần Thị Khanh, một nữ sinh ở Hà-nội, đã yêu một thanh-nien nhưng bị gia-dinh ép buộc phải lấy một tư chức hơn nàng nhiều tuổi ! Thuuyết thứ hai lại nói : T.T.KH., là người yêu của nhà thơ Nguyễn Tuân-Trình tự Thám Tâm (hiện dã khuất). T.T là Thâm-Tâm (hay Tuân-Trình), còn KH. là Khanh, tên nàng.

Về thuyết sau này, anh bạn Anh Đào — trong tập san Nhân-loại — có cho biết rõ là chính Thâm

Tâm đã nói với anh. Thâm-Tâm lại còn tiết lộ rằng : Bài thơ cuối cùng sở-dĩ có là vì chàng đã tự-tiện đưa đăng Bài thơ đan áo của T.T. KH. vào báo Phụ-Nữ Thời - Đàm.

Đây, ta hãy nghe Thâm - Tâm tâm-sự (qua lời thuật của Anh-Đào) : « Có một hôm, Khánh làm xong bài thơ « Đan áo cho chồng » đưa cho người bạn gái thân nhất đời của nàng xem. Cô bạn gái đó tên là Tuyết. Bài thơ ấy có nhiên chúa một niềm cay đắng của tâm-hồn nàng ! Có riêng Tuyết là hiểu cuộc đời đau đớn của chúng tôi, nên Tuyết được « hân-hạnh » đọc nỗi lòng thầm kín của Khánh. Đọc xong, Tuyết trao cho tôi xem. Tôi thấy bài thơ đó hay, liền đăng vào báo Phụ-Nữ Thời-Đàm hồi ấy xuất bản tại Hà-nội. Đột nhiên Khánh thấy bài thơ không định đăng báo của mình lại in trên tờ Phụ-Nữ, thì lấy làm bất mãn và đau khổ vì lâu nay chồng Khánh đã hành hạ nàng vì ghênh với « người ấy ». Vì vậy, « Bài thơ cuối cùng » được in ra. »

Trước khi giới-thiệu « Bài thơ cuối cùng », xin mời các bạn thường thức :

BÀI THƠ ĐAN ÁO

Chị ơi, nếu chị đã yêu,
Đã từng lỡ hái ít nhieu đau

thương.

Đã xa hẳn quang đời hương,
Đã đêm lòng gửi gió sương mịt-

mùng,

Biết chàng chi ? Mỗi mùa đông ?
Đáng thương những kẻ có chồng

nhiều em,

Vẫn còn thấy lạnh trong tim,
Đan đi đan lại áo len cho chồng.

Như con chim hót trong lồng,

Hạt mưa rụng xuống bên sông bờ

thờ.

Tháng ngày nỗi tiếng tiêu-sor,
Thun ôi ! Gió đã sang bờ ly tan.

★

Tháng ngày miễn cưỡng em đan,
Kéo dài một chiếc áo len cho chồng.

Như con chim nhở trong lồng,
Tháng ngày mong đợi ánh hồng

năm nao.

Ngoài trời mưa gió xôn-xao,
Ai đêm khóa chết chim vào lồng

nghiêm ?

Ai đêm lê giáo giam em,
Sóng hờ trọn kiếp trong duyên

trái đời...

Lòng em khồ lâm, chị ơi !
Trong bao tài cực với lời mỉa-mai.

Quang cảnh lạ, tháng năm dài,
Đêm đêm nghĩ đến ngày mai giật

mình :

Vẫn một giọng thành thật tha-thiết, đau thương. Nhưng ta phải nhận rằng thơ lục bát của T.T. KH. có kém sút lối thơ thất ngôn của nàng. Hơn nữa, trong bài còn có đôi vần gượng ép như vần « đan » với vần « len » trong câu :

Tháng ngày miễn cưỡng em đan
Kéo dài một chiếc áo len cho

chồng.

Cho được đầy đủ về T.T.KH. con người thơ bí mật, chúng tôi sao lục nốt :

BÀI THƠ CUỐI CÙNG

Anh ơi, tháng ngày xa quá nhỉ !
Một mùa thu cũ, một lòng đan.
Ba năm ví biết anh còn nhớ,
Em đã cảm lời, có nói đâu !

Đã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly,
Càng khơi càng thấy lụy từng khi.
Trách ai mang cánh ty-gôn ấy
Mà viết tình em được ích gì ?

Chỉ có ba người được đọc riêng
Bài thơ « đan áo » của chồng em.

Bài thơ «đan áo», nay rao bán
Cho khắp người đời thác mách xem.

Là giết đời nhau đây biết không?
Đuối giàn hoa máu tiếng mưa rung.
Giận anh, tôi viết dòng dư lê,
Là chút dư hương, điệu cuối cùng.

Tù nay anh hãy bán thơ anh,
Và để yên tôi với một mình.
Những cánh hoa lồng, hờ, đã ghét,
Thì đem mà đổi lấy hư vinh!

Ngang trái đời hoa đã úa rồi,
Từng mùa gió lạnh sắc hương rời.
Buồng nghiêm thờ-thần hồn eo-hep
Ai nhớ người không muốn nhớ lời.

Tôi oán hồn anh mỗi phút giây,
Tôi run sợ viết bời rồi đây
Nếu không im được thì tôi chết.
Đêm hối! Làm sao tôi thế này?

Năm lại năm qua cứ muốn yên,
Mà phương trời giờ chẳng làm
quên,
Mà người vô lõi duyên thầm kín
Lại chính là anh, anh của em!

Tôi biết làm sao được, hối trời!
Giận anh không nỡ, nhớ không thể!
Mưa buồn mưa hắt trong lòng uất,
Sợ quá đi anh.. có một người!

T.T.KH.

Thật là những tiếng nức - nở
nghẹn - ngào đau - đớn. Ta thấy
nàng giận dỗi người tình nhưng vẫn
thương, trách móc nhưng vẫn
mến, muốn quên nhưng vẫn nhớ...
Rất đỗi muôn thở than, khóc lóc đè
với bót sầu tư mà không dám, vì:

Sợ quá đi anh.. có một người!

Ấy là chồng nàng, một người
chồng lớn tuổi lạnh-lùng nghiêm-
nghị, mà nàng rất nể sợ vì đã biết
tổ mối tình thầm kín của nàng.
Một sự tình cờ khá đặc biệt là
người chồng nghiêm - nghị ấy lại
họ Nghiêm (1). Vì thế, trong
thơ, T.T.KH., luôn luôn nhắc
đến chữ này với một ẩn-ý chua-
xót rất tài tình khiến người đọc
càng chạnh lòng thương cảm:

Tù đây không mong không dám hẹn
Một lần gặp nữa dưới trăng
nghiêm.

Biết đâu tôi : một tâm-hồn héo
Bên cạnh chồng nghiêm lưỡng
tuổi rồi!

(Bài thơ thứ nhất)

Ngoài trời mưu gió xôn-xao,
Ai đem khóa chết chim vào lồng
nghiêm?
(Bài thơ đan áo)

(1) Có thuyết cho Nghiêm là tên.

Buồng nghiêm thờ thần hồn
eo hẹp.
Ai nhớ người không muốn nhớ
lời.
(Bài thơ cuối cùng)



Đến đây tưởng cũng đã tạm đủ
chi tiết mà nhiều bạn muốn biết
về T.T.KH., con người bí-mật
trong làng thơ. Trước khi dừng
bút, chúng tôi tưởng cũng nên
nêu ra một thuyết thứ ba nữa cho
rộng dư luận. Đó là một nghi vấn
mà những người chủ-trương hẳn
phải là những người thích ngã dầu
— như văn Pháp Montaigne —
trên « chiếc gối nhung của nghị
hoặc ». Theo thuyết này thì câu
chuyện tình ngang trái tuy có thực,
nhưng tác-giả những bài thơ trên

đây không phải là người thiểu-
phụ đau-khổ mà chính là Thâm-
Tâm đã làm thay cho người tình
và ký túc là T.T.KH.. Bởi vậy,
sau khi Thâm - Tâm đã thành
người thiên cổ thì nguồn thơ T.T.
KH. cũng cạn luôn!

Gần đây, tôi được nghe nhiều
người nói rằng hình như T.T.KH.
có di-cư vào Nam. Tôi mong
rằng thuyết thứ ba này không
đúng và bài này sẽ lọt mắt T.T.
KH. Tôi lại ước ao rằng nàng
không « câm lời » nữa và sẽ lên
tiếng để vén tấm màn bí-mật đen
sì buông rủ từ hơn hai mươi năm
nay, làm tôi sầm cả một góc thi
đàn đất Việt.

BÀNG-BÁ-LÂN



* DANH NGÔN : Đau khổ.

« Con người là kẻ học nghề,
Mà thầy là những ê-chè đón đau
Không ai tự biết mình đau
Nếu không từng-trải đón đau nhiều bè »
(L'homme est un apprenti, la douleur est son maître.
Et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert)

MUSSET

Bán :

MAGNÉTOPHONE (8.000\$)

Hội : Ông Trần Hà Trì — Số 120/4 Hùng Vương
Binh viện Hồng Bàng — CHỢ LỚN

ANH ĐỒ ỨNG ĐỐI...

NI CÔ BỎ CHÙA

* ĐÀO - LANG

CHẾC thuyền Dinh của xã Ghèn từ Cầm-Thủy về Ninh-Bình đầy nhóc nhàng anh đồ xuôi về thi trường Nam-Định.

Anh đồ họ Phạm ngồi trên mạn nhìn trời ngắm đất mải cung chán, càng chóng chán vì trời sắp về chiều, gió lạnh nỗi lên mạnh, vả lại núi Đà là nơi phong cảnh hữu tình đã qua khuất rồi. Anh bèn tụt xuống mạn thuyền thì... ôi thôi, không biết là duyên nợ ba sinh tự kiếp nào mà cái nhìn của anh vấp ngay phải một ni cô đẹp như... Quan-Âm tái phàm. Cho nên, từ đó anh cứ như ngày như dại, hết ra dằng mũi lại ra dằng lái, tháp thòm, bồn chồn bắp an cỏi dạ; trừ phi anh vào khoang giữa để thấy mặt người

đẹp ; dù anh biết chắc là không hy-vọng gì, nhưng anh cũng vào ngần ra ngơ như thế vừa trải qua một cuộc đấu vật giữa anh và thần... nhẫn vậy.

Phạm mon men tối gần chỗ người đẹp đang ngồi cùng mấy bà dì và một ông bác ăn mặc sang trọng có vẻ như một ông quan lớn của triều đình. Tại đó đã có hai ba anh chàng thầy đồ, ý cùng mang chung một bầu tâm sự gần giống anh. Nhưng có điều, họ như được diễm phúc hơn nên đã làm quen được với ông bác, bấy giờ họ đang bàn luận văn-chương, rất hăng, trong khi khói thuốc lào Cầm-lệ bốc khói xanh. Khiến cho đôi má mỹ nhân cùng như được thế đê hồng thắm thêm.

Đang lúc tâm thần anh đồ

ANH ĐỒ ỨNG ĐỐI

Phạm mê man với bao ý tưởng thì chợt có tiếng «Ói» từ đám đông phát ra, anh tưởng tượng như có một tai biến xảy ra vô cùng kinh khủng mà anh sẽ là chàng hiệp sĩ cứu khồ phò nguy... Nhưng sự thật đã làm anh đồ tan mộng, thật ra chẳng có gì là khồ nguy để người ta phải cần đến một chàng phong lưu mã thượng cả. Có gì đâu ; vì quan lớn túc ông bác của người đẹp trong khi đánh diêm châm lửa vào điều thuốc lào thì lại vụng về làm đồ cả hòn đá lửa xuống dòng sông, thời kỳ này chưa có diêm ; chỉ xài bằng hai hòn đá cọ vào nhau cho nóng đê lửa bắt ra thế thôi.. Cô cháu vì thế phải lục gói hành trang đê lấy ra một hòn đá khác thì ông bác hướng về phía các thầy đồ mà nói :

— Tôi xem ra các thầy đều là những tay cự phách trong làng nho, chuyển này đi thi về hẵn không ông cử cũng ông tú, tôi xin mạn phép ra một vế đối đê biết qua tiền - trình của các thầy đồ mà nói !

Cả bọn thầy đồ như được người ta gải đúng vào ngay chỗ ngứa nên sướng :

— Thế thì vạn hạnh cho chúng tôi quá, nhưng xin trình trước đê đại-nhân biết cho rằng anh em chúng tôi tài học còn lờ-mờ lăm, có kém cỏi xin được sự dạy bảo thêm của đại nhân.

Ông bác ngầm nghĩ một chốc đoạn nhường đôi mắt lim dim sau khung kính cận :

— À, hay tôi thử nhận câu chuyện vừa rồi mà làm đê, vậy câu ứng như sau :

« Hoa tại Thạch-Trung,
Trần thủy đê thiên niên bất
dịch ».

Thế là các thầy đồ bóp tráng suy nghĩ về đối thê nào cho thật chỉnh mà cho sát nghĩa, nhưng ngồi nghĩ mãi, nghĩ hoài mà vẫn không ra câu chữ, các anh đồ nhà ta bây giờ mới ngay cán mai ra ; trông mặt may anh thì đỏ, anh thì tái, anh thì sám, có người đồ mồ-hôi, nhưng tất cả đều im thin thít.

Lúc này thì không còn anh nào, chàng nào, làm ra cái điều ta đây giỏi, hay dương-dương tự đắc, hết cả rung đùi, hết cả cười tinh, thầy thày cúi gầm mặt thiện-thùng, áy náy, chẳng còn ai dám nhìn

hay ngó lén tới mỹ-nhân đang ngồi phía sau, ông bác túm tím cười. Lúc đó anh đồ của chúng ta mới lần đầu lên tiếng :

— Bẩm đại nhân, chúng tôi cũng vò về dǎm ba câu Thánh Hiền, nếu đại-nhân cho phép chúng tôi xin ứng vế đối, nhược bằng có thất luật cũng cúi xin đại-nhân lượng xá cho.

Tất cả thầy đồ đều hướng mắt dồn dập về phía anh đồ Phạm nhà ta ; nhưng anh đồ thì chẳng ngó ai hơn là chiếu dõi đồng tử về phía đôi mắt phượng đèn lay láy của gai nhân với hai hàng mi cong vút đang chớp chớp. Anh đồ Phạm vừa nghĩ vế đối vừa ngậm ngùi tiếc hùi hụi ngần ấy «kiệt-tác» mà lại thuộc vè cửa nhà Phật, không còn dính dấp gì với cõi trần ô-tục này nữa.

Vì quan túc ông bác rót cho anh đồ Phạm một chung trà hạt sen ngút hơi thơm ngào-ngạt đoạn trịnh trọng nói :

— «Văn hành công khí» nếu thầy có vế đối thì xin cho nghe qua đề thường tài.

Anh đồ nâng chén trên tay vị quan uống cạn rồi chắp tay cung kính :

— Xin phép đại nhân và chư lệc huynh cho tôi được phép đưa

dời a.

*Nhật cư thiên thượng,
Chiếu nhân gian vạn-lý vô cùng
Nghe xong vế đối, tất cả các
thầy đồ khoái quá vỗ tay ầm-i và
khen hay đáo đè.*

— Hay, thật là hay tuyệt.

Anh đồ có cái cảm tưởng là đôi mắt phượng của ni-cô sáng hẳn lên, cặp má hồng thì hồng lên, hẳn là vì anh chứ còn ai vào nữa chứ. Vị quan vừa lập đi lập lại vế ứng — vế đối vừa khen tấm tắc :

— Thật là chỉnh; đối nhau chẳng những về nghĩa mà chữ cũng dung nhau chan chát vậy.

Khen mãi vị quan cầm tay thầy đồ Phạm mà khen tặng :

— Không ngờ thầy lại có thể làm được câu đối hay ho đến thế. Thật là chơi nhau từng ý, từng lời, từng tư tưởng, lại còn bày tỏ được cái cốt cách phong nhả, cái tương lai sáng lạn của thầy rồi đây trên đường hoạn lộ sẽ tiến chưa biết thế nào mà lường được.

Lú thầy đồ dốt biết thân phận rút đi lần, anh đồ Phạm bảy giờ đã tỏ ra tương đắc với ông bác của ni-cô lắm nên khi tưu nhập thì ngôn xuất, thầy đã ứng khẩu

ngâm luôn bài thơ mà thày làm lúc ban chiều ngay tại trên thuyền giữa lúc đối cảnh sinh tình. Rồi anh đồ đọc cho vị quan và ni-cô nghe bài thơ đó. Rất tiết bài thơ đó thắt lạc vào thời gian nên khó mà nhớ cho trọn vẹn, nhưng chỉ cần hai câu sau này cũng đủ làm ni-cô khóc sướt mướt và cỏi lòng thoát tục lại thấy vương vấn «bụi tình» hay rõ hơn thì ni-cô đã yêu anh đồ của chúng ta da diết đến phải nói thật với ông bác là nàng không thể «bỏ chàng để thiếp vào chùa tu thân» được nữa, lòng tràn ngổn là «cháy rụi», có lẽ đâu nő lại bùng phát gorm ghê ; cũng chỉ vì hai câu thơ của anh đồ, mà lại là hai câu cối cán :

*Lâm lưu bắt cam lay song
Chạo,
Chí khung hàn bá toại nguyệt
quang. (1)*

Giảng nghĩa tạm :

*Ngược dòng mà chẳng động
đôi chèo.*

*Vì sợ sóng va động ánh trăng
trong.*

Nhưng ý tại ngôn ngoại, cái ý ở hai câu thơ nó mới mạnh và bạo làm sao ấy ; tỏ rõ niềm tâm sự của anh đồ yêu nàng tha thiết đậm đà nhưng hối ơi nàng đã

quy-y cửa Phật vì thế anh đồ Phạm phải cố quên, phải bóp ruột để quên hình ảnh ni-cô.

Vì chàng tuy là hàn nho nhưng là quân tử nho dù thế nên chàng không dám nghĩ tới chuyện trắng giò cùng nàng dù nàng dã... âm thầm nghĩ đến chàng.. Nhưng rồi ân tình cũng được tỏ bày khi chàng và nàng sắp chia rẻ, chàng Phạm được biết nàng là con quan to của triều - đình nhưng cha đã hứa hôn với một đồng liêu từ năm nàng lên 8 tuổi. Tuy thế khi được mười lăm thì hôn phu nàng qua đời vì bệnh nan y.

Vì là thời cõi xưa, lại chuộng nho phong, gia đình nàng không muốn gả con hai lần nên nàng phải cắt tóc vào chùa để chung thủy với chồng, tu đã được bốn năm và giờ đây nàng gặp chàng đồ Phạm, Cái tài hoa, cái khâu khí của chàng đã khiến lòng xuân của cô gái 19 sống dậy, nàng nhận thấy ở con người hàn nho kia cái mà người cửa Khồng sâm Trinh, gọi là : «Vị-vu chi-giao long.» Rồi với mối tình thắm kín, e ấp của chàng qua hai câu thơ đã làm xao xuyến thực nữ và lòng hỏi lòng nàng biết khó mà đổi lòng khi lửa tình bùng cháy, nàng khó

ANH ĐỒ ỨNG ĐỐI

mà mai thân dưới cửa thiền...
Nhưng họ hẹn ngày khoa giáp đê
tên, bia vàng khắc chữ, quả nhiên
chàng trúng tam khoa Hương,
Hội, Đình.

«Hoa cù hồng phấn nữ.

Tranh khán lục-y lang»

Thế là ni-cô không mất công
thập duốc đi tìm chồng, mà lục-
y-lang cũng đã tự chàng tìm đến
quê nàng để trọng lời thề ước, vẹn
niềm thủy-chung.



KINH LÝ VĂN PHÒNG

110, đại lộ Nguyễn-Huệ, SAIGON

Điện thoại : 23.187



PHẠM - VĂN - LẠNG

Giám-Định Trắc-địa-sư

Géomètre — Expert

373, Phan-thanh-Giản — SAIGON

Dưới chiếc áo vải mỏc thết
hay dù dưới áo gấm lộng lẫy, tấm
lòng kẻ-sĩ vẫn là một, không
màn gác tía lầu son, dù giàu
không bị dời đổi, dù nghèo nàn
không thành đê tiện.

Thế mới biết kẻ sĩ bao giờ
cũng chỉ có lợi khí là văn-chương..
Nếu chẳng có văn-chương thì anh
đồ Phạm làm sao ứng đối đê cho
ni-cô bỏ chùa mà... theo tình !

THƠ LÊN RUỘT

* TÚ-BE

L.T.S.— Bắt đầu từ số này, chúng tôi sẽ mở mục THƠ LÊN
RUỘT trở lại, và bạn Tú-Be sẽ đảm nhận thường xuyên
thay thế cô Diệu-Huyền.

loạn ếch

(Tin các báo hôm 13-3-61, tại Tân-Gia-Ba hàng ngàn ếch
gặp trận đánh giết nhau tới hơn một giờ).

Một chuyện lạ vừa đây mới xảy,
Trên báo chương nghe thấy lạ đời
Ếch nằm ở chốn giếng khơi,
Mà còn tranh cạnh, đua hơi, thử tài,
Chia ngôi thứ, phân đôi thiên hạ,
Đem hung binh chống-chả sơn hà,
Gây nên một trận can qua,
Thay phoi đáy nước, máu pha sắc bùn.
Dầu chảng có dáo, gươm, súng, đạn,
Dầu cũng không tàu lặn, tàu bay.
Cũng thi hăng tiết, máu say,
Hàng trăm ếch chết phoi thây chiến trường.
Ai đảm bảo : «chỉ giương đôi mắt»,

Trong cuộc đời éch mặc dứng-dứng.

Ai rằng : éch sống thung-dung.

Đêm ngày «éch-ôp» vui cùng nước non.

Ngày tháng với đàn con ríu-rít,

Vợ «énh-ương», quấn-quít ngày đêm.

Vai trong đáy giếng thiên nhiên,

Một đàn nòng-nọc sống yên an bờ.

Éch hối éch ! hối vì đâu nhẽ,

Cùng giếng nòi cắn xé được sao ?

Vì đâu nên chuyện binh đao ?

Vì đâu nên nỗi máu trào xương rơi ?

Hay là tại cụ trời reo họa !

Họa làn chán tối cả éch kia !

Nên chi éch cũng phân chia,

Thù kia, oán nọ đôi bể cho mình.

Hay éch muốn vị tình quên nước !

Hay éch mong sao được vinh thân !

Giận quân giếng xóm xa gần,

Nên chi éch mới vạch phân sơn hà ?

Hay éch cũng theo tà, ghét bạn ?

Dân chủ cùng cộng sản đôi nơi ?

Ra tay quyết diệt giếng nòi,

Lấy câu « quyết thắng » làm lời châm ngôn.

Thấy chuyện éch thêm buồn mọi nỗi,

Cuộc đời xem khó nói nên lời.

Kia trông đáy giếng rồi bờ,

Éch ôi ! có biết cuộc đời cũng như !!!



ATALA

● Chateaubriand

* TRẦN - CHU dịch

Ngày 3 tháng 4 năm 1801, một tác-phẩm xuất bản tại Paris, đã hấp dẫn cả hàng triệu người Pháp và Âu-châu và làm rạng danh nhà văn - hào CHATEAUBRIAND, một bậc tiền-phong của Văn chương lãng mạn Pháp. Đó là ATALA hay TÌNH YÊU CỦA HAI NGƯỜI DÂN MAN DÃ.

Câu chuyện xảy ra ở xír Natchez, miền Louisiane (Bắc Mỹ) ; nơi đây có lão Chactas, người đã quen thân đất Pháp từ thuở thiếu thời. Vào khoảng 1725, một thanh-niên Pháp, René, tự nguyện bỏ xír sở đến xin trú ngụ tại nhà của Chactas, vùng Natchez. Một hôm, nhân việc đi săn rái cá trên bờ sông Ohio, dưới bầu trời trăng thanh gió mát, Chactas thổ-lộ cho René nghe câu chuyện về cuộc đời của mình...

1.— Những người đi săn

VÀ O khoảng mười bảy tuổi, sau khi bộ lạc tôi bị bộ lạc Mulcogulges đánh đuổi, tôi phải đến xin trú ngụ tại nhà cụ Lopez, ở vùng Saint Augustin.

Gần ba năm sau, tôi rời khỏi vị ân-nhân đã niềm-nở nuôi nấng tôi để trở lại đời sống hòa hợp với thiên-nhiên, núi rừng. Nhưng tôi không thể trê nải nữa để phải bị trừng phạt vì lòng bạc nghĩa của tôi. Chân ướt, chân ráo, chưa

có kinh nghiệm gì nên tôi đã bị lạc trong rừng, và bị một bọn Mulcogulges bắt lại, như cha Lopez đã đoán trước cho tôi. Tôi lại biết ơn Natché, người đã cho tôi bộ đồ mặc và bộ lông cài trên đầu. Họ kéo tôi đi nhè nhẹ vì nề tôi đầu sao cũng là một chàng trai tuấn tú. Simagham, người đầu bọn, hỏi tôi về danh tính.

— Tao tên là Chactas, tôi đáp, con của Oatalissi và Miscon, người đã lột cả hơn trăm đầu tóc của anh hùng Mulcogulges !

Simagham bảo tôi :

— Chastas, con của Oatalissi và Miscon, hãy vui hưởng những gì mà mày có đi, và rồi mày sẽ bị hỏa thiêu ngay ở doanh trại.

Thế rồi đêm đến và bọn chúng dựng lều ở ngay cạnh bìa một khu rừng. Tôi ngồi bên đống lửa mà tôi sẽ bị thiêu ở đó, với một thằng giặc canh giữ tôi. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng xao động của quần áo lê trên cổ, và một người thiểu nữ quàng khăn nửa mình đến ngồi bên tôi. Những giòng nước mắt tràn trên mí nàng, dưới ánh lửa hồng, tượng Jésus Christ trên thập-tự-giá bằng vàng sáng chói, nỗi hận trên ngực

nàng. Nàng đẹp một cách lạ-lùng. Người ta nhận thấy trên gương mặt nàng có một vẻ đạo-đức, hiền từ, say mê, với một sức quyến rũ mà ta không chống-cự lại được.

Thêm vào đó, nàng có những dáng điệu hết sức dịu-dàng, một sự dễ cảm tuyệt-vời hợp với điệu buồn sâu thẳm, mơ màng trong những cái nhìn, và nụ cười tум-tum đẹp một cách mê hồn.

Nàng có cái tên cũng rất đẹp ATALA, và nàng ngỏ ý muốn đến cứu tôi. Nhưng tôi chỉ muốn được cùng trốn với nàng.

Đến nửa đêm, nàng giải-thoát cho tôi và dẫn tôi đi trong giữa khoảng rừng thông, luôn luôn cầu nguyện cho tôi được an-toàn-tinh-mệnh. Tôi không nói được với nàng một lời, chỉ nắm tay nàng trong tay tôi, và tôi cố gắng bước thật lé để đi sâu vào rừng thẳm. Hơi gió mong-mạnh làm bồng bềnh mái tóc xanh của nàng, tỏa mùi hương đượm của những cây thông, và người ta ngửi thấy mùi hổ-phách bốc lên từ những con cá sấu dưới vàm cỏ rót bên bờ. Mặt trăng chói sáng giữa một nền trời xanh thẳm không gợn mây, chiếu thứ ánh sáng xám nhạt của những viền

ngọc, len lỏi qua những ngọn cây cao vút.

Chúng tôi đi lang-thang trong rừng, mỗi người bắn-khoăn theo ý nghĩ của mình. Một lát sau, những câu nói bỗng lảng của Atala và sự do-dự của chính nàng làm cho tôi lại phải đi lạc đường. Tôi lại bị bắt và sẽ chịu tội hỏa thiêu. Người ta kéo chằng thân tôi ra. Những sợi dây thừng siết chặt cổ tôi, chân tôi, tay tôi vào những hàng nọc đóng sâu vào lòng đất. Bọn giặc nằm ngay trên những hàng dây và tôi không thể thực hiện một cử động nhẹ nào mà không làm cho bọn chúng nghe thấy.

Đêm từ từ lại. Những câu ca điệu múa dần dần ngưng bặt. Đèng lửa chỉ còn ném ra những luồng sáng đỏ ngầu ; qua ánh lửa người ta con thấy bóng đèn của vài thằng giặc lướt qua ; tất cả đều ngái-ngủ, co-hồ khi những tiếng động của con người dần dần dịu xuống thì những tiếng thở dài theo một nhịp điệu của cổ đơn trong mènh-mông của miền khoáng-dã lại dần dần nổi lên, tiếng gió rừng vi-vút thanh vắn tru-sầu thay dần cho giọng người nhện-nhang huyền-náo.

Lúc đó chính là giờ mà một cô gái da đỏ vừa đóng vai trò một bà mẹ hiền bồng nhiên thức giấc giữa đêm tối, vì nàng tin rằng nàng đã nghe thấy tiếng kêu cứu của một đứa trẻ sơ sinh van xin nơi nàng một sự nuôi dưỡng, nàng đỡ hiền dịu.

Đôi mắt tôi dán lên bầu trời, con trăng lưỡi liềm vàng lắc-lông trong những vùng mây. Tôi thầm suy tưởng về số phận của mình. Đối với tôi, Atala như là một quái thai của lòng bạc-béo. Bỏ rơi tôi trong khi khốn đốn, le ra tôi bị cung cho đống lửa đó thì đúng hơn là để xa cách nàng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tôi yêu nàng bất tuyệt, và tôi có thể vui lòng chịu chết vì nàng.

Đang triền-miên trong những thích-thú vô tận, một cây gai nhỏ gọi tôi về với thực tại, như thê báo cho tôi hay rằng nên lợi dụng ngay khoảnh khắc nhanh chóng này. Đắm chìm trong cảnh đau khổ lo lắng mà lại có một ma-lực gì làm cho tôi ngủ-gà ngủ-gật ; nhưng cặp mắt mệt nhọc triu nặng vì những cơn lè nóng đầm-dìa, khép kín lại một cách tự nhiên và đức hiền-lương của Thượng. Để dường như luôn

luôn chiếu cõi đèn chúng tôi, ngay cả lúc chúng tôi bắt hạnh. Bất đắc-dĩ tôi đánh đắm một giấc ngủ nặng nề, giấc ngủ mà tôi coi là quý hoá, ngon lành trong khi lâm vào cảnh khốn. Tôi mơ màng người ta tháo gỡ xiềng xích ra cho tôi, sau khi bị thắt chặt quá mức, tôi tin tưởng rằng tôi cảm thấy có một bàn tay hiền-dịu nào đã đèn mỏ loi móc xích tay tôi, làm cho tôi được khoan thai nhẹ-nhang. Cảm giác ấy trở nên dũng mãnh đến nỗi làm cho tôi choàng mở mí mắt ra. Dưới ánh trăng vàng bênh của những tia sáng len lỏi qua các đám mây, tôi thoáng thấy một gương mặt trăng non khẽ cúi xuống mình tôi đang lặng lẽ tháo gỡ những móc xích-xiềng. Tôi sấp kêu lên một tiếng thì bàn tay dịu-hiền bịt ngay miệng tôi lại; tôi nhận ra ngay bàn tay Atala, nàng con gái xú đồng cỏ mà tôi đã gặp. Chỉ còn lại có một chiếc dây thừng buộc tôi và choàng qua mình một thằng giặc ngủ bên cạnh; Atala không thể nào cắt đứt được sợi thừng này mà không động đến nó được. Nàng kéo nó lên. Nó ngồi dựng dậy, còn ngái-ngủ. Atala nhìn nó, không cử-động.

Người da đỏ thường hay tin rằng Thần thánh hay đèn phá hủy những gì mà họ đã làm, nên nó lại nằm xuống, nhắm mắt và lẩm-bẩm cầu nguyện. Sợi thừng bị cắt đứt. Tôi chồm dậy, chạy theo Atala...

Chúng tôi chạy về phía những đồng cỏ ở phương bắc. Cả hai lang-bạc trong cái cõi đơn kỵ-lạ, sống lại đời sống giang hồ lạc-lông của Robinson thuở nào. Nàng kết cho tôi một tấm áo bằng vỏ cây tần-bì vì hầu như là tôi bị trăn trùng trục. Nàng lại khâu cho tôi một đôi giày bằng da chuột xạ với lòng con nhím. Tôi lại sửa soạn những đồ trang sức cho nàng. Có lúc tôi choàng lên tóc nàng những vòng hoa cà xanh tím mà chúng tôi nhất được trên đường đi trong những nghĩa địa hoang phế của người da đỏ, có lúc tôi kết cho nàng những vòng đeo cổ bằng những hạt hồng tía của trái cây azalea bên đường, và rồi tôi mím cười chiêm ngưỡng sắc đẹp lộng lẫy của người yêu.

Khi gặp con sông nào, chúng tôi vượt qua bằng một chiếc bè hay chúng tôi cùng bơi qua. Atala bá một tay vào vai tôi,

và chúng tôi băng ngang qua những làn sóng vô lạnh-lùng, như cặp bạch ngà bồng-bênh trên mặt nước. Dưới ánh nắng nung người ban ngày, thường thường chúng tôi tìm một chỗ trú dưới chùm rong của những cây bách-hương. Hầu hết cây cối ở vùng Florida, nhất là cây bách-hương và cây sồi-xanh, đều phủ rong trăng từ những nhánh con chia ra, lòng-thòng cho đèn mặt đất. Ban đêm dưới ánh trăng vàng, trong cái trống-trái của cánh đồng cỏ, bạn thoảng thấy một cây sồi-xanh tro-trọi bao phủ bằng bức màn rong ấy, bạn sẽ tưởng rằng bạn thấy một con ma quái kéo dài sau nó những tấm trường lòng-thòng, nhất là khi có gió lay-động lùm cây phất-phơ rung-chuyển một đồng trăng lù-lù, người ta tưởng nó có một sức nặng mà ngoài thần gió thì không người nào có thể lay chuyển nổi. Tuy nhiên, ban ngày thì phong cảnh ấy lộng-lẫy hơn, vì những đàn bướm lượn, đóm đóm đóm vàng, ong ruồi sáng chói chim sâu chinh chích, chim két trăng xanh, cà-cương vàng, đèn móc chi-chít vào đám rong, đường như là những bàn tay khéo-léo của người thợ Âu-châu đã thêu dệt nên một bức thảm bằng len trắng, điểm những đám hoa hòe chói-loi. Tất cả như thế là do sự ân-cần niềm - nở mà Thượng-Đế đã giành cho chúng tôi, khi chúng tôi tạm dừng chân trên bước đường gian nan cùng-khổn. Khi một luồng gió nhẹ tạt qua, đánh du-dua ngọn bách-hương già, chùm mây trôi lửng-lờ cùng với đàn chim muôn sắc và những lữ hành ẩn-trú dưới vòm cây cũng thần-thờ trút những hơi thở dài, nghĩ rằng không bao giờ những kỳ quan kim cổ của loài người lại được tương tự như những kiệt tác thiên-nhiên trong khoảng hoang-vu khoáng-dã như thế này.

Chiều tối lại, chúng tôi nhóm lên một ngọn lửa hồng, và chúng tôi tạm lập một chiếc hang trú-ẩn với những tấm vỏ cây dàn ra trên bốn cây nọc. Nếu tôi có giết được con ngỗng rừng, con chim cườm, chim trĩ hay gà loi nào, chúng tôi bèn treo lên trên, trước cây sồi bao phủ, & đầu một cây trụ và chúng tôi hướng ra cho gió đánh lắc-lư những con mồi của người thợ săn lưu-lạc. Thật là tình cảnh lang-bạc giang-hồ của chàng Robinson trong bao năm trời đặt

vào miền hoang-dảo hẻo lánh xa xôi.

Chúng tôi ăn một thứ rong gọi là bọt đá, những vỏ cây có chất đường và những củ khoai tây có hương vị như phượng vĩ và đào. Những chất nước ngọt của cây hồ-dào, cây phong, làm thành một thứ rượu ngọt cho bữa ăn của chúng tôi. Một đôi khi tôi đi tìm trong rừng phi-lao một thứ cây có cánh hoa kéo dài như một cái sừng, chứa đựng những giọt sương trong trèo. Tôi mang ơn Thượng-Đế đã đặt trên nhành hoa mỏng mảnh một nguồn suối tinh khiết giữa đám láy lội, thiết tha, như thế Ngài đã đặt một niềm hy-vọng vào thâm-tâm đau đớn è chề vì những điều phiền-muộn, như thế Ngài đã cho thoát tóra ra một niềm đức-hạnh hiền dịu từ giữa lòng đau khổ của cuộc đời.

Rời khỏi túp liều, chúng tôi lưu-lạc đã được mươi mấy ngày, tháng tám lại trở về và tất cả như báo hiệu rằng sắp xảy ra một trận bão táp kinh hoàng. Vào giờ mà những bà chủ da đỏ sắp treo cày lên cây đỗ-tùng và những con vẹt lại về lô bộng của nó trong những cây trắc bá, bầu

trời dần-dần sụp tối lại. Giọng nói của những kê cò đơn tắt dần, bấy khoáng-dã vắng lặng, và những khu rừng chìm đắm vào cảnh tịch-mịch thâm u. Bỗng đâu một tiếng sấm từ xa nỗi dậy, âm vang trùng-trùng qua những dây rừng già, dội lại thành những tiếng động khiếp-dám. Sợ bị nước đổ về làm mình chìm ngập, chúng tôi vội tiến đến bờ sông và rút vào một khu rừng. Chỗ này là một khoảng đất lầy lội. Chúng tôi tiến một cách mệt nhoè đến dưới một vòm kết bằng dây leo, ở giữa những gốc nho, rặng bìm bìm, quẩn lầy chân chúng tôi như một tắm lưới dày. Đất xốp rung động chung quanh chúng tôi và trong khoảng khắc, chúng tôi hầu như bị chôn vùi dưới một lũng sâu. Những con voi không lồ bưng-bit tầm mắt của chúng tôi; và số sâu bọ, những con rắn rung-chuồng lào-xào khắp nơi, và chó sói, gấu, cọp con, vừa chun vào hang, gào rống àm i.

Trong lúc ấy bóng tối càng thêm dày đặc, những vùng mây ở tháp, lấn với bóng cây rừng, từng mảnh mây nhỏ rời rạc, và ánh lửa hồng lập lòe vạch thành

những tia hình rẽ quạt. Một cơn gió dữ-dội vụt đến, cuộn tròn những đám mây; khu rừng lay động; bầu trời hé mở và xuyên qua những chỗ hở, người ta thấy những bầy trùi mới chói lọi những cánh đồng sáng choang. Phong cảnh thật là kinh-hoàng lộng-lẫy làm sao! Một cơn sét dữ dội đốt cháy khu rừng, ngọn lửa lan ra như một suối tóc đỏ hoe; những cột lửa đó khói đen vây phủ đám mây đang xẹt ra những tia sét trong đám cháy khồng-lồ. Lúc bấy giờ Thượng-Đế bao phủ dãy núi dồi một màn đen dày đặc, ở giữa khoảng lõi xộn minh-mông, nổi lên một tiếng rú lẩn lộn với những tiếng vi-vu của gió ngàn, tiếng than vắn của ngọn cây, tiếng gào thét của thú dữ, tiếng vi-vút của đám lửa hồng và những tiếng sét đỗ dồn, thổi điệu hòa và như chìm dần vào lũng nước sâu... Chúng tôi lại phải một phen kinh hồn hoảng vía vì trận bão táp điên-cuồng. Trong cơn hỗn loạn, Atala ôm chặt vào tôi, thở lị cho tôi hay rằng nàng là con gái của một người mẹ da đỏ và ông già Lopez, vị ân nhân của tôi. Lời thở-lị

này thắt chặt sợi dây thần ái giữa chúng tôi, và nàng cầu nguyện được cùng tôi nương tựa nhau cho đến thuở bạc đầu.

Thình-lình chúng tôi nghe thấy một tiếng chuông nhỏ; một con chó dẫn vị giáo sĩ già hiện đến cứu giúp chúng tôi, Atala quỳ mep dưới chân vị giáo sĩ già:

— Lạy cha, con là một con chiên lạc-lồng, chính chúa Trò đã đưa cha đến để cứu giúp chúng con.

— Con, vị ân tu nói với nàng, vừa đỡ nàng dậy; chúng ta hãy giống hối chuông của Sứ Mạng Tôn Giáo để vời gọi những người lưu-lạc trong cơn giông bão, và theo gương các anh ở vùng núi Alpes và xứ Liban, chúng ta đã dạy con chó chúng ta đi tìm những người lữ khách lở đường.

Đối với tôi, tôi rất khó hiểu được vị ân tu; lòng nhân đạo của ông sao mà siêu-việt đến nỗi tôi tưởng như là thực hiện một sự ước mơ hảo huyền.

Trong ánh sáng lờ-mờ của chiếc đèn lồng nhỏ nơi tay ông, tôi thoáng thấy râu tóc ông uốt dẩm, chân tay mặt mũi rướm máu vì những trắc trở chồng gai.

cuối cùng, tôi thốt lên :

— Cụ à, vậy thì cụ có lòng nào, cụ không sợ bị sét đánh tr?

— Sợ à ? Ông già giận dữ cãi lại. Sợ trong khi bão nhiêu người gặp cảnh khốn cùng, sợ khi tôi có thể giúp cho họ à ? Thế thì tôi có xứng đáng gì với danh nghĩa công bộc của đảng Jésus !

— Nhưng mà cụ có biết, tôi bảo ông, rằng tôi không phải là một con chiên ?

— Cậu à, tôi có cần biết gì về tôn giáo của cậu. Jésus - Christ không có bảo rằng máu của ngài dùng để rửa tội cho người này mà không rửa tội cho người kia, Ngài chết cho người Do - Thái và cho cả những người ngoại Đạo, và ngài xem tất cả mọi người như cùng một máu mủ, và dầu là những kẻ bất hạnh. Những điều lão giúp đỡ cho cậu đây, chỉ là một vòn mây bay trong nhiệm vụ, và lại cậu sẽ tìm gặp những sự giúp đỡ khác nữa, nhưng sự v.v...vang không phải đem lại cho những người tu-sĩ. Chúng ta,

những người đơn-độc yêu đuối là gì, nếu không phải là những công-cụ thô-lậu của một kiệt-tác của thiên thần ? Ôi, người chiến sĩ của Uésus-Christ đương đầu với ngược đai bạo tàn, có lẽ náo hòn nhát để lùi lại trong khi người đầu bọn tay cầm thánh giá mặt mày bị gai cào trầy-trục, vẫn tiến lên để giúp đỡ người ?

Những lời này cảm-kích tâm can tôi, mắt tôi đẫm lệ, giòng lệ cảm-kích rung động và khâm-phục vô bờ.

— Các con, vì ẩn tu nói tiếp, cha quản trị một đám tín đồ trong khu rừng này. Hang của cha ở trong núi gần đây, các con hãy đến đây sưởi lòng. Các con sẽ không tìm thấy ở đây tất cả tiện nghi của đời sống, nhưng các con sẽ tìm được một chỗ trú ngụ, và chúng ta còn phải biết ơn Thượng-dế vì hiện giờ còn biết bao nhiêu người đang cần thiết một chỗ nương thân...

(Còn nữa)

Sách báo mới

* Hai mươi năm Cách mạng Hải ngoại

Hồi ký của HOÀNG NAM HÙNG

Ông Hoàng-nam-Hùng, hiện nay là chủ-tịch hội Việt-Hoa, trước kia đã là một chiến-sĩ cách-mạng hoạt-động rất hăng-hái & Trung-hoa, cùng một lúc với các cụ Cường-Đốc, Phan-bội-Châu, Nguyễn-hải-Thần, Nguyễn-ái-Quốc v.v Tập hồi ký này kể lại lịch-sử 50 năm sôi nổi ấy.

* Nàng Ái Cơ trong chậu úp.

(Hà Tiên ngoại sử ký sự tiểu-thuyết) của MỘNG TUYẾT

— X.B. Bốn phuong. In trên giấy rất đẹp, chữ móm thật rõ. Bìa vẽ hoa sen, trình bày trang nhã. Một công-trình cổ-giảng rất đáng khen của Thư-lâm ẩn-quán, về nghệ-thuật ấn loát.

Về nội-dung, đây là một sự tích ở Hà-Tiên, tiểu-thuyết hóa dưới ngòi bút rất duyên dáng của Nữ-sĩ Mộng-Tuyết, người quê quán Hà-Tiên, lại có hồn thơ man-máu, nhẹ nhàng, diêm lệ. Một tập khảo cứu lịch-sử đầy thơ mộng.

* Giảng văn lớp Đệ Tứ

của giáo-sư XUÂN-TƯỚC và THẦM THỆ HÀ. Nhà xuất-bản Sóng Mới — giá 65\$ — Biên-soạn rất công phu, đầy đủ, theo chương-trình của Bộ Q.G.G.D.

* Ép hoa giữ làm tin và Men nhạc chiều

Hai nhạc phẩm mới của ông TRƯỜNG DUY CƯỜNG giáo-sư trường Trung học Nguyễn-duy-Hiệu, Quảng-Nam.

* Việt Nam danh nhân tự diễn

của NGUYỄN HUYỀN ANH Hội Văn-hóa Bình-dân xuất bản. Tiểu-sử đầy đủ của tất cả các danh-nhân Việt-nam đã quá cố từ xưa đến 1945, trải qua 4000 năm lịch-sử và văn-học. Tác giả có viết trong lời « mở đầu » :

• Biên soạn và ấn hành sách « Việt-Nam danh-nhân Tự-Điển, trước tiên tôi hy vọng rằng các bạn trẻ học sinh

sẽ tìm thấy được ở các danh nhân những bài học và giả về các lứa Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa, tức là ĐẠO LÀM NGƯỜI mà chúng ta luôn luôn cần phải giữ gìn.

Một quyển tự-diễn rất cần thiết cho sự tra cứu, học hỏi, về các nhân vật tài hoa đã làm ra lịch sử và văn học Việt-nam, đã gầy dựng 4000 năm văn hiến của dân tộc Việt-nam.

* Ô Chau cản Lục

Tác giả : Võ-danh-Dịch giả : Bùi-Lương.

Tài liệu về địa-lý, lịch sử, phong-tục v.v. của hai miền Thuận châú và Hóa-châú, viết từ năm 1553, đời nhà Mạc.

Một tác-phẩm bô ích cho sự tra cứu về địa-dư và phong-tục của vùng Quảng-trị, Thừa Thiên Qnảng Nam ở Thế kỷ XVI.

Văn-Hóa Á-Châu xuất-bản, sách in đẹp, giá 30\$.

* Văn thơ cổ kính

20 bài thơ thất-ngôn Đường-luật của Ô. Hoa-Sơn PHẠM ĐÌNH BÁCH, Huế

In trên giấy croquis, bìa Bristol. Tác giả xuất bản.

* France-Asie № 165 Janvier-Février 1961, với những bài

The marriage of Wisdom and Method của Marco Pallis, Caractéristiques du nationalisme japonais, của Maruyama Masao, The Christian Mission Beyond the Roman Empire của P. Yoshiro Saeki, Vietnam, carrefour de peuples et de civilisations của O. Janse, Hommage à Ryoshi Takahama-Albert Camus et l'Algérie v.v. giá US 2\$, xuất bản tại Nhật-bản, Tokyo Chủ nhiệm RENÉ DE BERVAL.

* Luyện Luận văn

Thi Trung-học Đệ nhất cấp của LÊ KIM NGÂN và PHẠM XUÂN THU, giáo-sư trường Gia long, và trường Nguyễn Bá Tòng
Văn Hiệp xuất-bản 225 Phạm ngã Lão, Saigon.

Dày ngót 300 trang giá 48d.

* Etude de Texte, par l'orthographe
của PHẠM TẤT ĐẮC. Dùng cho học sinh Trung-học và tú tài
tự luyện Pháp văn.

ABC xuất-bản, 328 Phan đình Phùng Saigon — giá 45đ.



TRUYỀN DÀI TÌNH CẢM THỜI ĐẠI

• NGUYỄN-VŨ

(Tiếp theo P.T. số 53)

TÓM TẮT KỲ TRƯỚC

Cô Minh Tú với chồng và hai đứa con đi Cấp chơi với con gái ông Bộ-Trưởng. Trước khi đi, cô giao cho Ánh bao nhiêu là công việc mà cô buộc phải làm cho hết cả ngày chủ nhật trong lúc cô đi vắng. Chủ-ý của cô là không cho Ánh có thì giờ đùa dở hay tinh-tx với anh cô. Nhưng Ánh ở nhà một mình làm hết các công việc, rồi nghỉ - ngơi, buồn, khóc một mình. Ông giáo Ngọc Minh cũng đi suốt ngày, 10 giờ tối vẫn chưa về nhà.

T RONG ý cô nghĩ rằng có lẽ anh cô chờ đến khuya cho gia - đình ngủ cả, ông sẽ về gỗ cửa nhẹ - nhẹ, hoặc là ông đã dặn Ánh khép cửa để lúc về ông khẽ đẩy cửa bước vào, không làm tiếng động. Rồi ông sẽ đi nhẹ - nhẹ xuống buồng con ở, để tình tự với nó.

Minh-Tú đoán chừng như thế, nên cô lắng tai nghe để rình coi. Nếu chuyện sẽ xảy ra đúng như cô nghĩ ngờ, thì cô sẽ... thế này... cô sẽ... thế kia... Cô đã sắp đặt cả một chương-trình trinh-thám

tỉ-mỉ, thật kín đáo, không đề cho ai biết. Rồi sáng ngày, chờ anh cô và chồng cô đi làm việc và đưa hai đứa nhỏ đến trường Mẫu-giáo xong, ở nhà một mình cô với Ánh, cô sẽ đánh cho nó một trận ném thân ! Cô tự nhủ thầm : « Có thể nó mới chưa !.. Giải nó mét với anh Hai thử coi anh Hai làm gì mình ? Hú ! Dám mét !... Nhưng đây rồi con nhỏ có chưa mới khổ cho mình chứ ! Thật là tức mình cho anh Hai quá ! Sao ảnh mê con nhỏ dữ vậy kia ? Con Ánh mà có chưa thì... thì... thì làm sao nhỉ ? Ối, kệ nó, hơi đâu mình lo cho mệt xác ! Đ con nhỏ này mang cái bầu bợ ở trong gia đình mình, thì nhứt thiết là không được rồi đó ! Mình sẽ đậm cho nó một trận rồi tống cô ra khỏi nhà. Vậy là êm ! Còn anh Hai, thì mình phải làm sao gán lẹ Thanh-Kiều cho ảnh, chớ cứ để ảnh bông-lông mãi, thế nào cũng có ngày lện xộn ! » Minh-Tú vừa nghĩ đến đó thì cô nghe có tiếng động. Ủa lạ, sao từ nay giờ cô không nghe tiếng mở cửa ngoài phòng khách ?.. Cô lắng tai nghe thật kỹ, rõ ràng là có tiếng động.. Cô ngồi dậy thật nhẹ nhàng, ngồi mép

giường hình như có nghe tiếng chun bước dưới nhà bếp.. Cô đoán : « Chắc anh Hai đã lên về từ nay giờ Ánh ấy đang vô buồng con Ánh... Cái anh nầy thiệt quá chừng !... »

Cô khẽ đứng dậy, đi chun không, nhón góit bước nhẹ nhàng ra đến cầu thang. Nhưng cô chưa dám bước xuống cầu thang. Sợ có tiếng động sẽ hỏng việc rình-mò của cô. Cô nghĩ thầm : « Chắc là anh Hai đang ở trong buồng con Ánh, nhưng chưa làm gì... Hai người còn đang thầm thì tình tứ... mình xuống bếp lắng tai nghe thử... »

Cô khẽ nhón góit bước xuống mẩy bức cầu thang... đến phòng khách... Bỗng cô nghe tiếng một vật gì ở dưới bếp như cái ly nước rót xuống đất kêu « choảng ! » Cô lại tự nhủ « Thôi, đích thị rồi, chắc là anh Hai đã mò vô buồng Ánh, làm gì đây rồi khát nước, Nó rót nước vào ly cho Ánh uống, vì phòng tối thuỷ nên hai người làm rót cái ly xuống đất... chắc chắn như thế chứ không sai... »

Nhưng Minh-Tú không thực hành đúng kế hoạch trinh-thám mà cô đã sắp đặt. Lúc nằm trên lầu, thì cô tính khác. Cô định lén rình bí mật, đừng cho anh cô và

con-ở biết... Nhưng bây giờ, nghe chiếc ly rót vỡ, nghi chắc là cô sẽ bắt được tại trận anh cô ở trong buồng Ánh, cô mắt hết cả bình-tĩnh và khôn-ngoan, máu tức nỗi dậy sùng-sục trong lòng cô, cô liền sờ soạn trên vách tường tìm trúng nút điện, cô bật đèn lên sáng choang cả nhà.

Cô sợ rằng nếu xuống buồng con-ở thì thế nào cũng chạm mặt anh cô, nên cô đứng nơi cửa nhà giữa gọi xuống bếp :

— Ánh !

Không có tiếng trả lời. Minh-Tú run hẳn cả người, gọi to :

— Ánh !... Ánh !...

Vẫn không có tiếng đáp. Cô hét lên :

— Ánh ! Mẩy làm gì ở dưới ?

Bây giờ mới nghe Ánh khẽ đáp, với giọng dịu-hiền và thùy-mị :

— Dạ !

— Mẩy làm gì ở dưới ?

— Dạ.

Minh-Tú tức mình chửi lên :

— Dạ cái mả m... mẩy ! Tao hỏi mẩy làm gì ở trong buồng mẩy ?

— Thưa bà, con ngủ ạ.

Minh-Tú cho rằng con-ở sợ quýnh nên nói dối.

Cô lại hỏi dồn từng tiếng :

— Hú ! mẩy ngủ à ? Mẩy ngủ sao mẩy làm rót cái ly nước ?

— Thưa bà, không có.

— Thật không có không ? Tao biết hết mà mẩy còn dám chối hả ? Tao đang ngủ trên lầu nghe tiếng cái ly rót « choảng » trong buồng mẩy, tao dứt mình xuống coi, mà mẩy nói không có hả ?

— Thưa bà, con ngủ con không hay gì cả. Con không có làm rót ly.

Minh-Tú càng tức-giận lại chửi:

— Mẹ ch... mẩy ! Mẩy còn dám chối nữa chứ !

Chun không, cô đi thui-thui xuống bếp.

Ánh ở trong buồng cũng vừa mở cửa buồng, bước ra. Một con mèo vá đang đứng trên nắp lu nước ở ngoài sân bếp. trố hai con mắt sáng ngời nhìn cô Minh-Tú, kêu « ngoau... ngoau... » Ba bốn mảnh chén vỡ tan-nát trên nền gạch. Ánh trông thấy, hiểu ngay.

— Thưa bà, chắc là con mèo đuổi chuột, nhảy làm rớt cái chén...

Con mèo uốn cong mình, nhẹ nhàng phóng xuống sân gạch, bước đúng-dinh đến bên chén cô Minh-Tú, cọ sát vào ống quần của cô và khẽ kêu : « ngoau... ».

Minh-Tú hơi mắc-cơ. Nhưng

cô cũng mắng Ánh :

— Mày ngủ gì mà như chết vậy ? Cái chén rót, mày không nghe ?

Cô giả vờ đi xuống bếp, coi ngó xem có kẻ trộm không, rồi mở toang cửa buồng của Ánh để ngó vào. Cô không thấy bóng-dáng của anh Hai cô. Cô quay lưng ra, hỏi Ánh :

— Cái chén gì rót đó ?

— Thưa bà, lúc này con nhức đầu và nóng lạnh, con đã gừng trong cái chén mè để con thoa. Xong rồi, con để chén trên bàn nãy, định sáng con rửa. Chắc là con mèo nhảy làm rớt đó.

Minh-Tú còn mắng Ánh :

— Mày cứ đập bể hết chén đĩa của tao đi ! Rồi không còn một cái để ăn cơm nữa đó.

— Thưa, chén mè đã bỏ, không dùng nữa, chứ không phải chén lành.

Minh-Tú làm thinh, Ngó kỹ trong buồng Ánh, trong bếp, trong sân, không thấy gì lạ. Cô quay ra, ngó khắp nhà giùa, phòng khách, cũng không có gì đáng nghi. Cô ra xem cửa, thì cửa vẫn khóa chặt. Cô nói lầm bầm một mình :

— Lạ nhỉ ! Anh Hai đi chơi đâu mà đêm nay không về nhà ngủ ?

Xong, cô lên lầu và bảo Ánh tắt đèn. 8 giờ sáng hôm sau, ông Ngọc-Minh lái xe traction về, thay áo quần để đi làm. Ông lặng lẽ, vui-vẻ và hiền-lành như mọi khi,

Minh-Tú chưa dậy. Tại đêm qua cô thức khuya để rình gần ba giờ cô mới nhắm mắt, nên sáng nay 8 giờ cô còn ngủ.

Một tháng sau, Ánh lanh tiền lương 500 đồng rồi nghỉ việc, Ánh đã báo trước một tháng cho Minh-Tú biết rồi. Nhưng Minh-Tú không ngờ. Cô tưởng Ánh nói lố, không dè Ánh thôi thật.

Minh-Tú bảo Ánh ở lại, vì dù sao Minh-Tú cũng nhận thấy Ánh làm việc giỏi-dẫn, siêng-năng, và tính nết thật hiền-lành. Tuy cô giận và ghét Ánh về vụ anh cô cứ hay binh Ánh và cô nghĩ là ông có tình tự lén lút với Ánh, nhưng cô vẫn sợ rằng cô sẽ khó tìm được một đứa-ở-tận-tụy được như con nhóc này. Nhờ nó trước kia là nữ sinh, nên tính nết và tư cách có hơn những đứa ở thất học. Cô cố dụ dỗ Ánh ở lại, nhưng Ánh nhất quyết ra đi.

Tám giờ tối cơm nước xong, ông Ngọc-Minh đã đi chơi.

9 giờ, Ánh dọn dẹp bếp núc

đầu vào đấy, rồi ôm một gói quần áo cũ và các đồ dùng vật vānh của Ánh, tay xách chiếc nón lá, ra đi chun không. Ánh buồn-bã chào từ giã bà Năm, ông Năm, và hun trên má hai đứa nhỏ đang ngồi chơi ở phòng khách.

Bé Ái ngó Ánh, hỏi :

— Chị Ánh đi đâu đó, chị Ánh ?

Ánh rưng-rưng hai hàng chàu lệ...



Ánh ra đi, thật ông Ngọc-Minh cũng không ngờ. Mặc-dầu Ánh đã cho ông biết ý - định ấy từ lâu, ông vẫn tưởng Ánh chưa cần phải đi vội. Chính ông đã cho Ánh biết ông sẽ dọn nhà ở riêng, thì bây giờ Ánh có thể ở lại, chắc sẽ không phiền hà gì cho Ánh nữa. Vả lại suốt tuần lễ vừa qua, trong gia-dình được êm-ấm, không có chuyện gì xảy ra, và cũng không nghe Minh-Tú nói gì về việc Ánh xin thôi.

12 giờ khuya đi coi chớp bóng về, — ông thích đi chơi một mình, không muốn rủ ai — ông bấm chuông gọi cửa, ngạc nhiên thấy một đứa ở khác ra mở. Cũng lại là một đứa ở gái ! Con nhóc nào đây mới lạ, có lẽ đã được Minh-Tú dặn trước rồi, nên lễ phép cúi đầu chào lúc ông Giáo bước vào :

« Thưa ông ! » Nó cũng chạc 19-20 tuổi. Ông Giáo ngạc nhiên, nhưng không hỏi han gì cả, đi thẳng lên lầu. Sự thay đổi bất ngờ xảy ra tối nay trong lúc ông đi coi xi-nê, khiến ông buồn rầu, hoang mang. Té ra Ánh đã đi thật ư ? Sao Ánh không đợi sáng ngày mai có mặt ông ở nhà, để từ giã ông ? Hay là lúc nãy ánh có bị Minh-Tú chửi mắng sao đó chăng ? Ánh đi đâu ? Ánh sẽ ở đâu ? Ánh sẽ làm gì ? Đời Ánh sẽ ra sao ? Ông Ngọc Minh cứ tự hỏi lần vần mấy câu thắc-mắc ấy, và tự trách mình sao mấy hôm nay không hỏi Ánh, lại thầm trách Ánh sao không nói gì cho ông biết trước rõ ràng.

Minh-Tú cũng tuyệt nhiên không nói gì cho ông biết.

Sáng dậy, lúc ăn điểm-tâm và uống cà-phê có đồng đú cả nhà, Ngọc-Minh hỏi cô em gái :

— Ánh xin thôi rồi hả, em ?

— Dạ.

Minh-Tú chỉ trả lời thon-lon có bấy nhiêu. Ngọc Minh cũng không hỏi gì hơn nữa.

Chúa nhựt tuần ấy, ông dọn đi ở riêng. Trước đó mấy hôm, ông đã bảo với vợ chồng Minh-Tú về ý-định của ông, và có cho biết ông đã sang một căn nhà mát mẻ, xinh xắn, có đủ tiện nghi ở

một khu phố yên tĩnh ngoài thành Sài-gòn, có sân và vườn khá rộng, có cả ga-ra để xe. Ông bảo Minh-Tú :

— Anh để chiếc xe hơi của anh cho em và dượng Năm dùng.

— Còn anh Hai ?

— Anh mua chiếc xe khác. Cũng một chiếc traction cũ của một người quen bán lại. Tất cả đồ đạc trong nhà, anh để lại hết cho vợ chồng em. Anh chỉ đem đi vài ba món cần thiết thôi.

— Nhưng tại sao anh Hai cứ nhứt định dọn đi ở riêng ? Nhà này là nhà của anh, sao anh không ở ? Vợ chồng em có điều gì khiến anh bất-mản chăng ? Các cháu làm ồn - ào hay phá phách chăng ? Hay anh Hai giận em về chuyện chi ?

— Không. Tại tính anh thích ở riêng biệt một mình, em cũng biết.

— Em biết tính anh. Nhưng anh cứ ở đây có được không ? Đề chung em dọn đi vậy.

— Anh muốn một nơi mát mẻ và yên tĩnh hơn.

Mặc dù vợ chồng Minh-Tú năn nỉ hết lời, Ngọc Miuh cũng nhất định dọn đi, và sáng hôm chủ-nhật ấy vợ chồng Minh-Tú và hai đứa con cùng đi với ông Ngọc-Minh

đến nhà mới của ông, ở tận bên Thị-Nghè.

Tại đây, ông Giáo-sư Văn-chương và Triết học tự sáp đặt một cuộc đời giản-dị hợp theo sở thích của ông. Ngày hai buổi ông đi dạy học, và ăn cơm tiệm tại một nhà hàng lớn ở Đakao. Ông nuôi một đứa con trai chập 14 tuổi con nhà nghèo, bà-con xa gọi ông bằng anh, Thằng bé coi bộ rất hiền lành, sạch-sẽ, lễ-phép, do ông xuống tận quê nó ở Bến-tre đem về nuôi để giữ nhà cho ông. Mỗi tháng ông cho nó 800 đồng, tự nó nấu cơm lấy ăn một mình và tiêu xài gì tùy thích. Ông may sắm áo quần cho nó. Công việc của nó là giữ nhà, quét dọn, làm các việc lặt-vặt, nhẹ nhàng, tưới nước cho mấy bồn hoa trước sân và trong vườn với một ống cao su. Thỉnh-thoảng ông sai đi chỗ này chỗ nọ.

Ông nuôi chim bồ câu, một bầy gà năm sáu con, một cặp ngỗng và một con chó Nhật rất dễ thương.

Mỗi tuần lễ, ông để dành một buổi chiều thứ Năm tiếp các bạn hữu. Ngoài ra, ông thích sống yên tĩnh một mình. Ông xem sách, và ông viết.

Nhưng ông không quên Ánh. Thật thế, ông đã yêu, yêu rất nhiều, cô nữ sinh nghèo khổ kia vì hoàn cảnh gia-dình mà phải đi ở mướn, làm thuê. Ông yêu rất nhiều cô thiếu-nữ thùy-mị diễm-kiểu của « giai cấp » lao - động, thông minh không kém một thiếu-nữ nào khác, dịu - hiền và đứng-dẫn hơn nhiều cô gái trưởng-giả, thuong lưu mà ông đã quen biết. Ông yêu rất nhiều cô gái « hèn-ha », nhưng tính tình trong sạch, thanh cao, đã không may sinh-trưởng trong một gia-dình nghèo khó, đem chút duyên trinh bờ-ngoài đi làm tôi-tớ cho người, chịu số-kiếp dày-dọa, ôm thân phận hầm-hiu, bị mọi người khinh rẻ.

Ông muốn gặp Ánh, Ông muốn Ánh về chung sống với ông, để ông đem hết cả mối tình tha thiết an-ủi tâm hồn đau khổ ấy.

Ông quan niệm rằng trong số trăm nghìn cô thiếu-nữ mà ông đã gặp và quen biết, ông nên lựa chọn một người nào vừa đẹp, vừa dịu hiền, vừa đã đau khổ nhiều, để làm bạn trăm năm với ông. Vì ông cho rằng chỉ có người nào đã đau khổ mới biết đánh giá được tình yêu và cuộc đời đúng theo giá trị của nó. Chỉ có người nào đau khổ, nhất là người bị

hở hùi khinh khi, mới có lòng thương sâu rộng đối với người và vạn vật. Chỉ có hạng người ấy mới hiểu đời với tấm lòng *nhơn đạo chân chính* và *lòng bác-ái vô biền*, với những đức tính quý báu nhất của một tâm hồn cao thượng.

Ông Ngọc-Minh thuộc về hạng đàn ông coi thường những lòe-loẹt bề ngoài. Có lẽ vì ông đã giao-thiệp rộng-rãi, thường tiếp-xúc với đủ các hạng người, và đã nhận xét chân giá-trị đáng khinh hay đáng trọng của mỗi từng lớp, và mỗi cá-nhan.

Cho nên so-sánh một thiếu-nữ nghèo nàn như Ánh với một tiểu-thư khue-các, như Thanh-Kieu, con gái ông Bộ-Trưởng, ông nhận thấy đúng về cấp-bậc già-tạo của thành-kiến sai-lầm thì có phân-biệt người sang kẻ hèn, nhưng đúng về phuơng-diện chân giá-trị của cá-nhan thì Ánh cao-thượng hơn Thanh-Kieu nhiều lắm.

Bỏ lớp vỏ lòe-loẹt sơn quét bề ngoài, chỉ nhìn vào bầm-chất tinh-thần và tâm-trạng của người thiếu-nữ, thì Ánh đáng quý hơn Thanh-Kieu, và đáng yêu hơn.

Không phải ông Giáo-sư Ngọc-Minh có thành-kiến không tốt đối với các thiếu-nữ quý-phái đâu, vì chính ông cũng là người của

giai-cấp quý-phái. Ông là con một vị cựu Đốc-Phủ-Sứ có uy-danh lừng-lẫy ở Lục-tỉnh, có ruộng đất, nhà cửa, xe hơi. Chính ông lại là một bậc Trí-thức thượng-lưu ở Sài-gòn, đã sống nhiều trong giới trưởng-giá xa-hoa hơn là các giới cần-lao hạ-cấp.

Nhưng có lẽ vì ông đã có sẵn một tâm-hồn thanh-cao, lại được hấp-thụ nhiều các tư-tưởng hiền triết nhân-đạo của đông-tây kim-cô, đã mục-kích bao nhiêu trò giả-dối bất-công của xã-hội, nên chỉ ông Giáo-sư Văn-chương của chúng ta đã tìm thấy được lý-tưởng tốt đẹp của nhân-sinh mà ông muốn áp-dụng trong đời sống của ông.

Trong khi ông đang tìm một thiếu-nữ hợp với lý-tưởng hạnh-phúc và quan-niệm ái-tình của ông, ông đã gặp cô Thanh-Kiều, con gái ông Bộ-trưởng, lèo-loẹt xa-hoa nhưng tính nết không đẹp, rồi ông lại gặp cô Ánh, một nữ-sinh nghèo đi làm thuê ở mướn, con gái một gia-dình lao-dộng, tự-nhiên ông so sánh hai người...

Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi thấy ông Giáo-sư Trần-Ngọc-Minh thương-xót cô

Ánh rồi dần-dần yêu cô, không quản-ngại đến địa-vị hẹn-hạ thấp kém của người thiếu-nữ ấy.

Dọn về căn nhà riêng biệt này, và tự do thông-thả sống theo lý-tưởng của ông, ông giáo Ngọc-Minh muốn có Ánh ở bên cạnh ông. Ông muốn dắt-dẫn Ánh lên một địa-vị xã-hội xứng đáng hơn đối với tư-cách của cô. Ông muốn huấn-luyện Ánh lên một trình-degree văn-hóa thích-hop hơn với phầm-giá của cô. Ông muốn thử một cuộc thí-nghiệm luân-lý và xã-hội, thực-hiện lý-tưởng nhân-đạo công-bằng của ông, đề nêu một gương sáng cho thế-hệ thanh-niên hiện-dai, và đánh đổ thành-kiến giai-cấp, nguồn gốc của bao nhiêu bất-công và bao nhiêu tranh-dấu nguy-hại hơn nữa.

Ông thành-thực yêu Ánh, là tiêu-biểu người đàn bà lý-tưởng của ông. Ông cương-quyết khinh thường mọi trở lực của xã-hội, mọi phản-dối của gia-dình, nhất là của em gái ông.

Nhưng ông rất tiếc Ánh không hiểu cho như thế. Ánh vẫn có mặc-cảm về giai-cấp thấp hèn.

(Còn tiếp)

Anh Ba Trộn

(Khởi từ số này, mỗi kỳ Phò-Thông sẽ hiến bạn đọc vài chuyện vui về anh Ba Trộn)

* ĐẰNG-NHÂM

HÔM NAY EM ĐÃ NHÂN LỐI ĐÊN ĐÂY
ĂN TIỆC RIÊNG VỚI MÌNH LÀ TẦU
CHỈ CÓ TA VỚI NÀNG THÀ HỒ



1

MÌNH PHẢI DIỄN MỘT CHÚT ĐÊ
CHO NÀNG THÀ HỒ RĂNG MÌNH
ĐẸP TRAI



2

PHẢI CÓ CHÚT
DẤU THƠM
CHO QUÝEN-RÚ



3

EM XÍNG GIỚI THIỆU. ĐÂY LÀ
MÀ EM CÙNG ĐÊN DỰ TIỆC
VỚI EM CHO VUI.
DA!...
TRỐI...



Nhâm



★ Cà dao về Tô-Đinh

(Của ông Nguyễn-X-Trịnh, 63/15 Trần-văn-Thạch, Saigon)

Trong bài « Hai Bà Trưng » (Phò-Thông số 53) tác-giả cho rằng trong thời Tô-Đinh cai trị, có nạn lụt lội, cắn cứ vào câu cà dao :

« Trời mưa nước chảy sông Đoài,

Cỏ lên đê lúa, cá trôi lình-dình »

Theo thiển-ý, câu ấy là chiết-tự của chữ Tô = trên chấm thảo là cỏ, dưới chữ « hòa » là lúa và chữ « ngư » là cá.

Có lẽ để ngụ ý Hai Bà sẽ nổi giận đánh quân Tô-Đinh thua tanh tành, xác ngập đầy đồng như cá chết trôi.

* .Đi, là chết trong lòng một ít

(Của Bà Lê-Thanh, Nguyễn-Huệ, Saigon)

.. Có thể như thế thật ư, thưa ông ? Gần 20 năm nay tôi đã thuộc lòng câu thơ « Yêu là chết trong lòng một ít » của một thi-sĩ lừng danh thời tiền chiến mà tôi vẫn « phục sát đất ». Câu thơ hay làm sao ! Thật là đầy ý nghĩa thâm trầm, tinh tế. Tôi cứ định hình rằng nhà Thơ ấy đã có tư-tưởng thâm thúy, cao-siêu lầm, mới thoát ra được một lời thơ đẹp và cảm động như thế chứ. Ngờ đâu hôm nay đọc Phò-Thông, trong bài Nha-Trang du-ký của ông, tôi thấy câu : « Partir, c'est mourir un peu ! » — Đi, là chết trong lòng một ít, chính là của Roland Dorgelès, một nhà văn Pháp. Thi ra, nhà Thơ nọ đã « Cúp » lại câu văn của người ta, rồi đổi một chữ, để làm thành câu thơ của mình. Như thế rõ ràng câu thơ « yêu là chết trong lòng một ít » là nhại theo câu « Đi, là chết trong lòng một ít » chứ còn gì nữa !

Ngộ nhớ người ngoại-quốc dịch ra câu thơ Việt : « Aimer, c'est mourir un peu », thì còn gì là lương tâm văn-nghệ của Thi-sĩ Việt-nam ?

• • • • •

Có một dạo nào, tôi nhớ cũng trong báo Phò-Thông, ông đã cho biết là một bài thơ khác, của một Thi-sĩ khác, ông Lưu-trọng-Lư, nhân đề là « Tiếng Thu », là dịch nguyên văn một bài thơ cũng nhân đề là Tiếng-Thu của một Nữ-sĩ Nhật ! (Rất tiếc tôi không nhớ tên Nữ-sĩ Nhật). Thế thì buồn quá, phải không thưa ông ?...

● Lời tòa soạn : Thi-sĩ Nhật, (không phải Nữ-sĩ) tác giả bài thơ Tanka « Thu » mà bà nói đó, tên là SARUMARU, Thế kỷ thứ VIII.

* Mồ Hôi Nước Mắt

(Của Bích-Xuân, Bích-Thảo, Lê-Hằng, Cẩm-Nhung, Trương Trung-học Trung-Vương Saigon, Thành-Thủy, Gia-long.)

... Chị ơi chị, làm sao « chị » cũng khẽ bảo với « anh » cho dăng thêm truyện dài Mồ-Hôi Nước Mắt... dài... dài hơn nữa nhé. Mỗi kỳ nếu được 10 trang thì chúng em khoái lắm. Chắc đa số « Bạn đọc » cũng mong thế, vì truyện hay quá, (hay lắm cơ, chị à !)... Chị chửi chúng em một tí, một tí đó thôi, « chị Diệu-Huyền » nhé !

* Vì ngọn gió vô tình, bị cầm thi 2 năm ?

(Của cô Thanh-Chi, Nữ sinh Quảng Ngãi)

... Năm 1959, vào khoảng tháng 9 em thi vào cán-sự y tế ở Huế. Giám-đị bị bảo ai có sách vở đem theo thì đem ra ngoài. Em có đem một quyển Vạn-vật mà em đã gói trong cái áo mưa để dưới ngăn ghế sát nền xi-măng rồi. Em tự nghĩ rằng mình để dưới đó cũng được, ăn thua gì nữa mà phải đem ra đem vở ? Nhưng chị ơi, lúc em đang làm bài, bỗng dưng ngọn gió tạt mạnh vào làm tung cái áo mưa — vì ngồi trên gác và sát cửa — để lộ quyển sách ra. Ông giám thị thấy vậy, nói em đem sách vào và lập tức ông lấy quyển sách. Chị ơi ! lúc gió tung em chẳng biết gì cả, cứ cầm cuộn viết bài và quyển sách vẫn nằm dưới đất chử không phải trên bàn em. Nghe ông giám thị nói vậy, em mới nhìn xuống và sự việc đã xảy ra như thế.

Toàn thể thí-sinh cùng phòng em, cả nam lẫn nữ đều công-nhận sự kiện như vậy, và đồng thanh xin tha cho em. Bấy giờ thân hình em run cả lên, em không nói được thêm nữa. Em bị đuổi ra khỏi phòng ! Em đứng ngoài hiên mặt buồn xo. Thầy liền bảo : Thời có về đi, còn quyển sách này tôi lấy. Em vừa nhìn thầy định nói. Nhưng thầy : « Không xin gì cả » với một giọng nặng nề. Phản

trên, phần tíc và tự ái, em nhìn vào phòng lần cuối rồi thua thẩy, ra về.

Em tưởng câu chuyện như thế là xong, nghĩa là kỳ thi Cán-sư Y-tế coi như mình không thi. Em về vẫn cứ đi học, đến năm ngoái (1960) em thi phần nhất, sau khi nộp đơn có một tháng hơn, em được tin là không thi được. Không biết tại sao, em liền đến văn phòng hỏi, mới hay có sự về việc thi cử trên.

Ôi ! chị ơi, đau đớn biết bao ! tức bức biết bao ? Từ đó đến nay, em không học hành gì cả. Em trở thành một đứa con hư — hư trong sự lười biếng. Cha, mẹ, bạn bè, hỏi thì em chỉ bóp bụng trả lời. « Bùa nay tôi ngu quá, học không vào nữa chi bằng nghỉ còn hơn ». Vì chị ơi ! Cái giấy họ cấm thi hai năm, bắt cứ thi vào nghành gì !! Oan ức cho em xiết bao.

Nếu biết trước chuyện như thế, em có tâm trí đâu nữa mà học suốt một năm đệ II !

Năm nay em muốn thi vào sư-pham hoặc các ngành khác, mà em không biết cái « hạn » của em đã hết chưa ?

Vậy em nhờ chị, chị biết thế nào trả lời hộ em với (chị cho đăng lên báo Phổ-thông) Đã hết hạn chưa, hoặc là muốn hỏi thì hỏi & đâu ?

Một lần nữa em mong chị, chị cố gắng trả lời cho em với... Kéo tội nghiệp cho em lắm, chị ạ.

● *Lời Tỏa-Soạn* : Nhân gấp mùa thi, chúng tôi xin thiết tha cầu-kính các vị Giám-Khảo trong nước nên rộng-lượng tha-thú cho các Thí-sinh bị oan-ức như trong trường-hợp trên đây. Ánh-hưởng của một hình phạt quá nghiêm-khắc có thể làm hại cho... tương-lai của những bạn-trẻ vô - tội không có chủ - ý phạm đến kỵ - luật của trường thi.

Xin các Ngài thông-cảm cho thiện-ý của các thí - sinh và nỗi thất-vọng đau đớn của các em bị cấm thi một cách quá gắt gao, và nhiều khi bị oan-ức.

Riêng trong trường-hợp em Thanh-Chi, chúng tôi cầu mong Ty Học-chánh Quảng-ngãi khoan-hồng cho phép em được nộp đơn ứng thi trong mùa Thi này. Thành thật cảm ơn các Ngài nhiều lắm.

DIỆU . HUYỀN

XIN BẠN ĐỌC LƯU Ý

2 Mục Mới của PHỔ-THÔNG

CÀM bạn vừa đọc trong Phổ-Thông hai mục mới đã bắt đầu đăng từ số này :

- **TUẤN, chàng trai nước Việt, (1910-1960),**
- **Một giấc mơ hoa,**

Xin nói về ý-nghĩa của hai mục.

* **Tuấn, chàng trai nước Việt**, là một chứng-dẫn về những giai-đoạn tiến-triền của Thanh-niên Việt-Nam từ năm 1910 đến năm 1960.

Đây là NHỮNG TÀI-LIỆU XÃ-HỘI VÀ LỊCH-SỬ căn-cứ trên những SỰ-KIỆN XÁC-THẬT, yếu-tố của CUỘC TIẾN-HÓA mau-chóng và sâu rộng về TINH-THẦN và VẬT-CHẤT của Thanh-niên Việt-Nam từ 20 năm sau khi người Pháp đến đô-hộ nước ta cho đến 6 năm sau Hiệp-dịnh Genève. Hay là nói : từ đầu đến giữa Thế-kỷ XX. Trong khoảng nửa Thế-kỷ vừa qua, các thế-hệ Thanh-niên kế tiếp của Việt-nam đã sống khác nhau như thế nào, đã chịu các ảnh-hưởng xã-hội và Lịch-sử, như thế nào, đã biến-hóa như thế nào, đã suy-tưởng và hành động như thế nào, và đã tham-gia vào đời

ĐÁP BẢN BỐN PHƯƠNG

DIỆU-HUYỀN



sống chung của Dân-tộc như thế nào. Tác-giả ghi chép những sự kiện xã-hội riêng về Thanh-niên, với tất cả những điều mắt thấy, tai nghe, xác-thực và liên tục, vì chính tác-giả là một thanh-niên đã được chứng-kiến, đã được sống trong thời-gian sôi-nồi, rất quan-trọng ấy của Lịch-sử Việt-nam.

Vì vậy, xin các Bạn đọc lưu ý rằng tuy viết dưới hình-thức tiểu-thuyết để cho hắp-dẫn, để được nhẹ-nhàng, vui-vẻ, khỏi bị khô-khan, nhưng đây không phải là một bộ tiểu-thuyết, do hoàn-toàn trí-ó; tưởng-tượng và viết ra. Những nhân-vật điển-hình như *TuẤn*, *Thanh*, *cô Hợi*, v.v... (và sẽ lần lượt xuất-hiện ra nhiều nhân-vật khác nữa, toàn là Bạn trẻ) đều là những tên tượng-trưng cho các thế hệ Thanh-niên kể tiếp từ 1910 đến 1960.

Các bạn sẽ theo rời và tự so-sánh, đời sống tinh-thần và vật-chất của Nam Nữ Thanh-niên tiến-triển qua các giai-đoạn quan-trọng : **1910, 1914-18, 1920, 1925, 1930, 1932, 1939-40, 1945-54, 1955-60.**

Đề các Bạn thấu-triet chân-ý của người viết tác-phẩm mới này, chúng tôi xin nhắc lại : *tuy viết như tiểu-thuyết, nhưng không phải là tiểu-thuyết*.

Đây là một thiên *Lịch-sử ký-sự của Thanh-niên Việt-Nam* từ đầu đến giữa Thế-kỷ XX.

* **MỘT GIẤC MƠ HOA**, là nhật-ký về tình cảm và tâm-lý ghi chép tỉ-mỉ tâm-trạng của một thiếu-nữ Việt-nam hiện-đại, từ tuổi dậy thì đến khi thành-hôn với một chàng trai. Bạn sẽ theo rời với thiện-cảm tất cả những hồi-hộp... rung-động... mơ-tưởng... sầu-tư... bâng-khuâng... say-mê... xao-xuyến... của cô Duyên-Hồng, từ sáng mồng một Tết năm cô 16 tuổi đến đêm giao-thừa năm cô 21 tuổi, trước đêm Tân-hôn...

● Hai mục mới : **TUẤN, CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT**, và **MỘT GIẤC MƠ HOA**, sẽ được đăng thường xuyên trong Phồ-Thông, bắt đầu từ số này.

★ Cô Phương Quế, Võ-Tánh Saigon

● Ở Sài-gòn không có nhà xuất bản nào chuyên xuất bản riêng các thi-phẩm của những Thi-sĩ nghèo.

● Muốn gửi kiêm-duyet các bản thảo thì phải :

1º) Viết một lá đơn, đề gửi ông Chủ-tịch Hội-dồng kiêm-duyet, Nha Tông giám đốc Thông tin, 170 đường Phan Đình-Phùng Sài-gòn.

2º) Kèm theo 3 bản thảo đánh máy.

3º) Khỏi gửi kèm theo tem để trả lời. Ở Sài-gòn tác-giả nên thân hành đem đơn và bản thảo đến nộp Hội đồng, để lấy biên lai về, kiêm-duyet xong, đem biên lai đến nhận giấy phép xuất bản và bản thảo được trả lại.

4º) Ở xa nên gửi bão-dám.

Muốn tự xuất bản lấy phải tốn tiền in tùy theo sách dày hay mỏng, giấy tốt hay xấu, in nhiều hay ít. Về vấn đề này nên hỏi các nhà in.

★ Cô Ngọc-Dung, Phú Nhuận

Thành thật cảm ơn thư cô. Theo thiền-ý của tôi thì câu *tam sao thất bồn* do danh từ *Sao bản mà ra* (抄本 = bản sao lại bằng tay). *Tam sao thất bồn*. (三抄失本) ba bảy bồn sao lại khác nhau. Nhưng nói như cô : 三抄失本 cũng có lý.

* Ô Hoàng nguyễn Hải, Phước Thành

Ông có thể trích dịch một vài đoạn như thế, (Citations) không bị tội lỗi gì cả.

* Ô Hà văn Quân K.B.C. 4895

«Những ngọn lửa xanh từ dưới các nấm mồ nồi lên, di lò-dò trên mặt đất, giữa cánh đồng ban đêm trời tối» là chất lân-tinh, Phosphore (chất sáng như ông trông thấy) phát xuất ra từ một vài vật ẩm ướt, hoặc vài chất muối trong kim-khí, trong đất v.v... mà ban ngày đã bị ánh nắng mặt trời gay-gắt un đốt, ban đêm phát ra ngọn lửa xanh di chuyển vì có gió.

* Ô Đặng viên Bình Khê Bình Định

● Cô Vân Liên, Lê văn Duyệt Phan-Thiết

Ô. Ô. LÊ-VĂN-BÌNH Cần-thơ, ĐẶNG-THU, Sài-gòn, TRẦN - VĨNH - PHÚC PhnomPenh, LÀ NGỌC SỬ Vientiane, Cô THANH NGA, Dalat; ô. Huỳnh-quan-Đạt, Box 16 Cần-Thơ, Cô Ngọc Lãnh Huế

Phô-Thông, tại tòa báo chỉ còn từ số 20 đến bây giờ, và còn ít thỏi các bạn có thể gửi mua bằng tem, hoặc bưu phiếu.

* Ô Lâm Lễ, Quế Sơn, Quảng Nam

● Chữ « Mang phú » là theo tiếng Pháp « Je m'en fous... » (nói tục : tôi dêch cần).

● Hè Bà-Bè ở Bắc Việt.

* Một bạn đọc ở Huế

● Theo ông Giáo-sư Bửu-kế, thì người Cung-phi của vua Gia-Long, và con út của vua Lê-Hiển-Tông, là công chúa LÊ-THỊ-BÌNH, em của công-chúa Ngọc-Hàn chứ không phải chính Ngọc-Hàn, quái-phụ trung-thành của Quang-Trung Hoàng-đế. Tôi cho rằng thuyết của ông Bửu Kế là hoàn-toàn đúng.

● Chúng tôi không được biết rõ về nhà văn Ngô-tất-Tổ.

● Bài thơ đang xem.

* Bạn Tống-thành; Đương, 28/15 Hưng - Đạo- Vương, Vĩnh-Long.

● Đây, nghĩa mấy chữ « lóng » bạn hỏi :

• Est - il LOFFE (ngay-thơ, ngó-ngắn) ce même là ; C'est

moi qui engage, tu es de notre troupe ; Je t'apprendrai à grincer
(ăn trộm, ăn cắp) »

(Romain Klabris, của Hector Malot)

● Se disloquer = Phân-tán, giải-tán.

* Bạn Sơn-Hùng, Làng Sông, Qui-Nhơn.

Thành-thật cảm ơn thư bạn, và bài thơ đề sau ảnh của bạn gửi cho. Ảnh đẹp lắm, thơ có vài câu sai niêm-luật nhưng ý-nghĩa hay, dồi-dào tình cảm chân thật. Rất tiếc không có ảnh gởi biểu bạn. Nhờ bạn chuyên lời thân - mến chào tất cả các bạn đọc P. T. ở Làng Sông.

* Ông Phan-Bình, Long-Khánh, Càm-Mỹ

Ông nên cho cháu học chương-trình Pháp (từ lớp 6e sẽ có dạy Anh-ngữ), rất có lợi ngày sau về các phương diện Văn-hóa, chúc-nghiệp thương-mại, kỹ-nghệ, nhất là khi lên Đại-học

* Em Lê-Bửu-Tấn, 6/1 Cường-đề Qui-Nhơn

● Tại Saigon có nhiều Bác-sĩ chuyên môn về Tai, Mắt, Mũi.
● Chữ P phải đọc là P, theo Pháp-ngữ. Ph mới đọc là « phê »

* Cô Trần thị Bạch-Vân, Huế

● Dấu § là chỉ một tiết mục của một chương

Một chương-sách, hoặc một bài diễn-văn dài, thường chia ra nhiều tiết mục, §, (paragraph)

● « Con Nước » hoặc « Sóng Thần » là do những làn sóng ngầm (làn sóng nỗi dậy dột-ngột mà không có gió thổi mạnh, và người ta không xác định được lý-do) bỗng dung cuồn-cuộn lên, rất cao, ào-át vào bờ biển, lôi cuốn bờ đê, có khi cả một thành-phố. (Raz de Mareé), thường xảy ra ở bờ biển Nhật, Chili, Bengal, Hollande... Bretagne...

● « Vòi Rồng », (Trombe), một khí tượng kinh-khổng, do những khối không-khí dồn ép lại nồi lên trận cuồng-phong xoáy-tròn rất mãnh-liệt, rồi kết thành một cây trụ xoắn lòng-thòng dưới gốc một đám mây đen đặc, giống như một cái vòi bọ. Vòi cuồng-phong hắc-khí ấy hít mạnh lên không gian những vùng đất bụi, hoặc những ngọn nước biển bỗng dung nồi sóng ầm-ầm. « Vòi Rồng » thường xảy ra về mùa nóng bức, nhưng các mùa khác cũng có, và chỗ nào cũng có.

* Ô. Ng.v-Năng, 124/14, Bùi-thị-Xuân, Saigon.

Nước Việt-nam từ xưa đến nay không có "Bảng-Ký" (Armoiries) như các Nước Âu-Mỹ.

* Một bài đọc ở Tháp Chàm.

Ông có quyền hưởng đủ phụ-cấp của vợ cho đến khi Tòa cấp « án-lệnh thất tung ».

* Ô. Ng.Tấn-Anh, chí Y.tế Phong-phú, Phong-Dinh

- Văn đề « Trời » và « Trái Đất » mènh-mông lầm, không thể nào trình bày được trong phạm-vi chật hẹp của mục này.

- Đạo Khắc-sí, nguyên-do ở Đạo Phật mà ra, do một nhóm nhà Sư chủ-trương ở miền Nam, theo như bên Cambodge. Chẳng có ảnh hưởng gì đến chính-trị cả.

- Những bài đăng được đều có tiền nhuận bút.

- Ở Mỹ-Tho không có Thần-Đồng nào cả, hay là có mà chúng tôi không được biết. Người bạn còn trẻ tuổi ở Mỹ-Tho trước kia thỉnh thoảng có viết bài trong Phố-Thông, không phải là một « Thần Đồng ».

* Ô. Văn-Sơn, Bình Dương

- Quốc-trái, là tiền cho Nhà Nước vay (trái, chữ Hán, nghĩa là Nợ, tiền vay mượn). Tiền lời quốc-trái tùy theo mỗi quốc-gia.

- Có gạo trắng, có Kê vàng,

ở đây no-ấm, vè-vang một đời »

Kê là hột kê, màu vàng, hột tròn và nhỏ, khác hơn hột mè (dẹp).

- Cây Sầu-Đầu (có người gọi là Sầu-Đóng, nhưng không đúng), là một loại cây cao mảnh khảnh lá thưa và nhỏ có trái tròn dính từng chùm. Lá nó nấu uống có thể trừ bệnh sốt rét. Rất nhiều ở miền Trung.

Hoa Trường-Vi, chính là hoa Hồng (Tường-vi là tên chữ Hán.)

* Ô. Nguyễn-Hải-Âu, 10/5 Cô-Bắc, Nha-Trang

- Mặt Trăng xoay chung quanh quả Đất vừa tự nó xoay quanh trục của nó. Nhưng ở quả Đất ta chỉ nhìn thấy có một nửa mặt Trăng vì đối với quả Đất nó xoay theo chiều dọc, chứ không phải chiều ngang. Một nửa bên kia, Hòa-Tiền Nga, Lunik III đã chụp hình được, hồi 15 giờ 16 phút ngày 6-10-1959.

- Các nhàn Thiền-văn theo rỗi các Tinh-tú với kính viễn-vọng, cả ban đêm lẫn ban ngày.

- Võ-nguyên-Giáp không có học trường Võ-bị nào ở bên Pháp cả. Cũng không có học trường Quân-sự Hoàng-Phố bên Tàu.

- Tướng De Lattre de Tassigny đã chết vì bệnh bên Pháp, chứ không phải tử-nạn vì máy bay trên chiến-trường Việt Bắc. Con trai của ông, Trung-Úy, chết tại trận-tuyến Ninh-Bình.

- Các xe của nhân-viên các tòa Đại-sứ & Việt-Nam thường có đè hai chữ « C. D. » trên bảng số, 2 chữ C. D. ấy là Pháp-ngữ Corps Diplomatique, (Ngoại-giao-đoàn) viết tắt

* Bạn Trần-phú-Long, Huế.

- Bạn gửi về tòa báo 25\$ đồng bằng tem bưu - điện và cho biết địa-chỉ thật rõ-ràng để chúng tôi gởi số Xuân ấy đến bạn.

* Cô Hồng-Hoa, Mô-Cài.

- Chù là tiếng Huế và tiếng Quảng-Nam, có nghĩa là bây giờ. Mô ? = đâu ? Tê = kia, Ni = đây, này. Nô = đó. Rú-a = vậy. Răng ? = Sao ?

Mì-di mô rú-a ? = Mày đi đâu vậy ? O nói răng ? Cô nói sao ?

Hắn đến răng chù ? = Nó đến bao giờ ? Hồi nào ?

- Các yêng ở mô ? = các anh ở đâu ? Tôi ở bên tê, hắn ở bên ni, thằng nó ở bên nó, mè tê ở côi. (ở trên).

- Xem ảnh trên báo, sách, người ta đề : « xem từ trái sang phải », nghĩa là bên trái của người xem. Còn khi nào nói bên trái của người trong ảnh, tức là bên phải của người xem.

- Dán tem trên bao thư, không theo luật xã giao nào cả. Dán bên nào cũng được. Dĩ-nhiên, dán xéo-xọ, tùm lum, loạn-xị, là tỏ ra người không đứng đắn. — Cảm ơn mấy lời thân ái trong thư cô.

* Ông Trần văn Danh, Tổng Thư Ký Hội Phật học Bạc-Liêu

Xin đa tạ quý thư. Rất thâm-cảm về những lời vàng ngọc. Bài thơ vận mẫu và 16 bài thơ họa, của toàn thể quý vị đều văn hay, ý-dẹp. Kính chúc Bồ-dề tâm kiên-cố.

* Bạn Phạm Tân Được-Kiến-Hòa

- Hòn Đá Đen dựng trong Nhà Thờ Hồi - Giáo ở Thủ - đô La Mecque, là một di tích thiêng-liêng của Đạo Mahomet. Theo tin ngưỡng của người Hồi-Giáo, Hòn Đá Đen do Thiên Thần Gabriel đem đến, giống như khối đá hỏa-diệm-sơn, màu đen, có một vòng

tròn bằng bạc bao chung-quanh, và tô dính vào một góc điện Caaba
ngang giữa Mosquée (Nhà Thờ Hồi Giáo).

Tín đồ của Mahomet đến đây đều phải cúi hôn hòn Đá
Thiêng, với một lòng sùng bái, tin tưởng nhiệt thành.

Thái Dương Hệ là 9 Hành Tinh ở trong hệ-thống Mặt trời,
chịu ảnh hưởng của ánh sáng Thái dương, kè theo thứ tự khoảng
cách gần mặt trời :

Gần nhất : 1 — Thủỷ tinh (Mercure) 5 Mộc Tinh (Jupiter)
2 — Kim Tinh (Vénus) 6 Thủ Tinh (Saturne)
3 — Địa - cầu (Terre) 7 Uranus.
4 — Hỏa-Tinh (Mars) 8 Neptune
9 Pluton — xa nhất.

★ Ô. Võ-văn-Thân, 21 A, ấp Quảng-Hiệp, Tuyê Đức Dalat.

Xin thành thật cảm tạ lòng quý của ông gửi cho quà đặc-biệt,
và bài thơ kèm theo rất thú-vị.

* CÙNG TẤT CẢ CÁC BẠN GỎI BÀI.

Chúng tôi đã nhận được tất cả các bài (Thơ, truyện, khảo
cứu, v.v.) của các Bạn có hảo ý gửi về Tòa soạn. Chúng tôi đang
xem, thành thật cảm ơn các bạn.

TIN BUỒN

Được tin Cháu NGUYỄN-HOÀNG-CHƯƠNG 7 tuổi con
của Ông Bà NGUYỄN-VĂN-HÂN ngụ tại số 450, Phan-Dinh-
Phùng Sài-gòn, học sinh trường Saint Exupéry, vừa mất tại nhà
thương Đồn-Đất 15-3-1961 hồi 16 giờ.

Nhân dịp đau đớn này chúng tôi xin thành thật chia buồn
cùng bà Lê-thị-Hậu và tang quyến.

NGUYỄN-VŨ

Một cổ gắng mới của Hằng B.G.I.



Kể từ đầu tháng tư 1961, hằng B. G. I thay thế các loại
chai cũ nước ngọt CON CỘP bằng loại chai kiều mới rất đẹp và
hợp-thờ i : loại chai hình hỏa tiễn.

Việc thay thế hàng triệu chai là một hy-sinh của hằng B. G. I.
mục đích đề quý vị vừa được NGON MIỆNG với phầm chất thượng-
hảo của nước ngọt CON CỘP vừa được ĐẸP MẮT vì sự trình-
 bày tuyệt-mỹ.

Loại chai hỏa tiễn xuất hiện trước hết với nước ngọt XÁ XI
CON CỘP, thứ giải lao quý vị ưa thích nhất vì tính chất thơm ngon,
bồ khôle và tinh khiết. Ngoài ra, XÁ XI CON CỘP còn có những
được tính trị liệu rất quý giá như giải cảm, lọc máu, trị chứng súy
nhược, trừ tê thấp, trị tiêu chảy, và xưa kia người ta cả quyết là cây
xá-xi kỳ diệu có đặc tính trị chứng lao tồn và bình phong cùi.

Tinh chế toàn bằng rễ cây xá xi, không pha thêm hương chất
giả tạo khiến cho mùi vị hắc và gắt khó uống, XÁ XI CON CỘP
đã được hương vị tự nhiên với đầy đủ tính được quý giá của xá-
xi, nhờ kinh nghiệm của những chuyên viên xuất sắc sử dụng các máy
móc tự động tối tân.

Các vị bác sĩ có thể cho bệnh nhân uống xá xi CON CỘP để
dở khát mệt và ăn biêt ngon, các vị đông y sĩ có thể dùng xá xi CON
CỘP làm thang cho uống với các thuốc hoàn tán trị cảm mạo, phong
thấp hoặc uống với các thuốc hoàn bồ dưỡng, vừa làm cho các thứ
thuốc này dễ uống vừa tăng thêm hiệu lực bởi được tính của XÁ-XI
CON CỘP.

Mỗi khi quý vị thấy háo mệt, rúc đầu, đầy bụng, đẻ bót đau,
quý vị hãy dùng XÁ XI CON CỘP, thử nước ngọt kỳ diệu có khả
năng đem lại cho quý vị Sức Khỏe, sự Vui Tươi và Hằng Há.

4 DƯỢC - PHẨM CỦA BÁC-SĨ ĐẶNG - VĂN - HỒ

MORINDOL

Tất cả các đức tính của rễ nhài mà Bác-sĩ Hồ đã tuyên-bố từ năm 1953 - 55 nay đã được nhiều bác-học ngoại-quốc công nhận sau nhiều cuộc thí-nghiệm. Họ đã công nhận rễ nhài là món thuốc rất hiệu nghiệm đối với chứng lèn máu. (*Hyper tension artérielle*). Nước Pháp đã cho phép dùng rễ nhài (visa số 22 — 774 - 18 - 927).

MORINDA NERVA

Nếu tôi phải kể những chứng bệnh mà tôi đã thí - nghiệm bằng thuốc này và có kết quả rõ ràng thì đây là danh sách « những bệnh ấy. *Bệnh khó ngủ, ngủ không yên giấc*, hay *buồn rầu* (neurasténie), hay *xúc động* (nervosité maladive), hay *lo âu, tim hồi hộp, đậm không đều, tinh thần mệt mỏi, hoảng hốt, không tỉnh táo gâtsisme*) v. v...

« Thuốc này rất công hiệu đối với những chứng bệnh nói trên » (Bs. Đặng văn Hồ)

COQUELUCHINE

Trị bằng thuốc này, bệnh Ho gà chỉ trong hai tuần lễ là có thể lành và đứa bé vẫn ăn ngủ điều hòa nên ít bị các biến chứng nguy hiểm.

Thuốc Coqueluchine trị ho gà theo một nguyên tắc hoàn toàn mới, là một thứ thuốc tiền phong mở một đường mới trong cách điều trị bệnh này.

HEMOPTYSOL

Số bệnh lao ra máu ở bệnh-viện Ngô-Quyền trong năm thí-nghiệm thuốc này chỉ còn 1, 2 phần 10, so sánh với mấy năm trước.

Nếu bệnh nhơn không còn phải sợ chứng khái huyết nhờ có thuốc *Hemoptysol* thì chắc chắn bệnh lao sẽ không còn là chứng bệnh nan y.

Bản dược phẩm trên đây đều có bán ở các nhà thuốc Tây và ở các Dépôts.

**Bán sỉ tại 246 Đường Cống-Quỳnh và 550 E
Đại lộ Trần-Hưng-Đạo — Saigon.**

MUỐN CHỌN BÀN GHẾ ĐẸP, HỢP THỜI,
CHỈ ĐẾN :

PHAN - VĂN - NHỊ

71-C73 — Hồng-thập-Tự
SAIGON
Đ.T. 221

105-107 Minh-Mạng
CHOLON

LUYỆN THI T. H. Đ. N. C. 1961

Một nhóm sinh-viên VĂN-KHOA và KHOA-HỌC, đứng đầu, nhiều kinh nghiệm, chuyên luyện thi THĐNC, giải tất cả các đề thi từ trước đến giờ; nhận dạy tại các trại-thực hay tư-gia, từ đệ Tú trở xuống, điều kiện dễ-dàng.

Xin thư cho TRANG-HỒ-ĐIỆP, sinh-viên trường ĐẠI HỌC VĂN KHOA, Saigon.



THUỐC MUỐI SÙI TẮM

VECENO

Chuyên trị:

BÓN-Ơ CHUA-BUỒN NÔN-ÓI MƯA
ĂN KHÔNG TIÊU-NO HƠI-SỎI RUỘT
BAO-TỬ-CORÚT

CÓ BÁN KHẨP
DƯỢC-PHÒNG AU-MỸ

CHỈ CÓ THUỐC

Mồ hôi trộm HIỆU KIM ĐIỀN

đặc biệt chuyên trị bệnh con nít đỗ mồ hôi trộm *lúc ngủ*
Rất hay.

Và sau khi hết bệnh nên bổ dưỡng thêm bằng

PHÌ NHI BÁ BỎ KIM-ĐIỀN

Thuốc bổ tỳ vị, ăn ngon ngọt mau mập, lên cân, tiêu
cam sài.

Sản lót trẻ em, Mỗi chai 28\$.oo.

Bán khắp nơi và 361 Phan-đinh-Phùng Saigon.

Đóng dược-sĩ ĐÀO-PHI-PHUNG

VIỆT-NAM DANH-NHÂN TỰ-DIỄN

của NGUYỄN HUYỀN ANH

(Do Hội Văn-Hóa Bình-Dân ấn hành)

XE ĐÒ LIÊN TRUNG

ĐƯỜNG SAIGON — RẠCHGIÁ — HÀ TIỀN

CÔNG TY LIÊN TRUNG LUÔN LUÔN CỐ
GẮNG LÀM VỪA LÒNG QUÝ KHÁCH

Công-ty TRẦN-V-TÁNH (Tévétré)

Nhập-cảng và Sản-xuất dược-phẩm

136, Yên-Đỗ — SAIGON

Đại-lý 2 viện Bảo-chế :

— LABAZ

{ Bicarnésine
Citroflavonoïdes
Mérinax
Pyridoxine

— DIAMANT

{ Actidilon
Marzine
Néomycine
Hexacycline

— SẢN-XUẤT

{ Tévéthiazol
Hépatomiel
Polyvit. Ca
Pulmotan
Carditan
Glucocé

Asphélyne



K.D. số 137/HĐHD — Saigon, ngày 27-3-1961
In tại nhà in TÂN-PHÁT — 283 Gia-Long — Saigon
Quảng nhiệm NGUYỄN-VĨ

- Những Phật-tử muốn học đúng lời Phật dạy, muốn gộp phần chấn-hưng nền văn-hóa Phật-giáo nước nhà
- Những nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu chân-lý cao-thâm của Đạo-Phật
- Những văn nghệ sĩ muốn bảo tồn quốc hồn, quốc-túy trong công trình sáng tạo của mình
- Những ai đang khao khát tìm một chỗ nương tựa tinh thần, một lý tưởng cho cuộc đời
- Những ai muốn biết tin tức Phật-giáo nước nhà và thế giới

Hãy xem : LIÊN-HOA NGUYỆT-SAN

Có phát-hành tại chùa Xá-Lợi, Ấn-Quang, Saigon và các chùa Phật-giáo cùng các nhà sách lớn trong nước.

Thư từ liên-lạc xin đề :

Thầy THÍCH-ĐỨC-TÂM

Tổng Thư-ký Liên-Hoa Nguyệt-San
66 đường Chi-Lăng — Hộp thư 24 — HUẾ

Sắp xuất bản :

ĐỜI THÚC GIÁ

THO'

của cụ ƯNG-BÌNH Thúc giạ thị

Sưu tập và trình bày :

Cô TÔN-NỮ HỶ-KHƯƠNG (Huế)

Ấn-loát và xuất bản :

THƯ LÂM ĂN THƯ QUÁN

231-233, Phạm-ngũ-Lão — Saigon