

# BẢN ĐỌC VIỆT

## \* Của ô. J. Richardson, Mục-sư Đạo Tin Lành.

MỘT CÂU ĐỐI CHỈ CÓ 2 CHỮ. Tôi xin gởi đến *Phò Thông* tạp chí một vế câu đối việt ngữ, xin mời quý Bạn đọc *Phò Thông* đối lại chơi cho vui. Câu đối tuy chỉ có 2 chữ, nhưng bao hàm đầy đủ ý nghĩa, xin biên ra sau đây :

*Thời thế thời, thế thế thời, thời thế thế thời thời thế.*

Tôi sẽ rất hoan nghênh những câu các bạn đối lại, gởi đăng trong *Phò Thông*.

\* NƠI TRƯỚC HẸN-HÒ CON ĐÍ ĐẠM \*...

## \* Của ô. Yên Long. (Qui Nhơn).

Trong *Phò Thông* số 31, ban Lương-Trọng-Minh có nêu nỗi thắc mắc : về một bài thơ « vịnh kiều » mà bạn hỏi của ai ?

Theo lời kề lại của nhiều vị Quan trưởng lúc trước có ở tại tỉnh Nam-Định, thì bài thơ ấy nguồn gốc như sau :

Hồi còn ngồi ghế Án-Sát ở Nam-Định, ông TÙ-ĐẠM nói tiếng là một « cây » ăn hối-lệ. Một buổi nọ, không hiểu vì tội gì, một anh khóa-sinh bị bắt. Biết « quan lớn » ưa chuyện Kiều, anh khóa-sinh ung-dung, ngâm to thơ Kiều. Bực mình ông Án-Tù-Đạm sai lính bắt anh ta nín, anh ta không theo lời, Cụ lớn nồi giận, hỏi anh :

— Ah giỏi Kiều lầm phải không?

— Bầm Quan lớn giỏi thì không giỏi, nhưng cũng nhớ được nhiều. Ông Tù-Đạm quắc mắt bảo anh khóa làm một bài thơ vịnh kiều ngay tức khắc. Trước khi làm, anh Khóa xin — nếu làm được « cụ lớn » tha cho.

Vì Án-Sát cầm chiếc roi mây phán :

— Hè làm được hay thì tha, còn không thì roi này vào đít.  
Anh Khóa vâng lời xin giấy bút viết một bài thơ dâng lên ông Tù-Đạm, như sau :

« Khóa cửa phòng xuân để đợi chờ.  
Mà em mắt nết tự bao giờ  
Chàng Kim mê gái công deo-đẳng  
Viên ngoái chiếu con chết ngất ngơ  
Nợ trước hẹn hò con đí ĐẠM  
Duyên sau gặp gỡ bố cũ TÙ  
Mười lăm năm ấy bao nhiêu sướng  
Còn trách làm chi chú bán to »

Xem xong, quan Án-Tù-Đạm điểng hồn, quan không ngờ thẳng ranh con lại dám mượn Kiều để chửi mình (con đí ĐẠM, bờ cù TÙ) nhưng việc lở rỏi quan đành phải tha anh Khóa...

# PHÒ THÔNG

TẠP - CHÍ

GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM  
PHỐ BIỂN VĂN HÓA ĐÔNG TÂY KIM CỔ

Giám-Đốc, Chủ-Bút : NGUYỄN-VŨ

Tòa-soạn : 283 Đường Gia-Long — Saigon — Đ. T. Saigon 307



SỐ MỚI SỐ 32 — 15-4-1960

1.— Nên mở rộng chương trình ngoại ngữ	Nguyễn-Vũ	7 — 9
2.— 40.000.000 người Mỹ	T. F. James	10 — 15
3.— Người phu trạm	Đặng Văn Nhâm	16 — 18
4 — Con chó thiến (tùy bút)	Băng Sơn	19 — 21
5.— Gặp nhau (thơ)	Kiều Mai Hương	22
6.— Cô giáo của chúng tôi	Phùng Tuệ Châu	23 — 28
7.— Văn chương Rừng núi	Y-Tlong	29 — 34
8.— Thành Bắc Kinh	Trần Lệ Lang	35 — 37
9.— Giặc Chày vôi của Đoàn Trung	Nguyễn Quang	38 — 47
10.— Con chim sẻ (thơ)	Nguyễn Đình Giang	48
11.— Tân Đà Nguyễn khắc Hiếu	Nguyễn Văn Cồn	49 — 51
12.— Chơi thuyền sông Tân Bình	Phan Khôi	52 — 53

13.— Gustave Flaubert . . . . .	Trúc Việt	54 — 64
14.— Nhữn̄g áng thơ hay . . . . .	Thầm Thệ Hà	65 — 70
15.— Văn sĩ thi sĩ . . . . .	Nguyễn Vỹ	71 — 75
16.— Đặng Thúc Liêng . . . . .	Đặng công Thắng	76 — 81
17.— Người thơ xuất hiện . . . . .	Mặc Thu	82 — 84
18.— Cô gái diễn . . . . .	Vì huyền Đắc	85 — 90
19.— Thơ lén Ruột . . . . .	Diệu Huyền	91 — 92
20.— Chuyện Cà kē . . . . .	Trọng Táu	93 — 97
21.— Minh ơi ! . . . . .	Diệu Huyền	98 — 108
22.— Không Minh . . . . .	Nguyễn quang Lục	109 — 110
23.— Giới thiệu sách . . . . .	P. T	111 — 114
24.— Kiên Trinh . . . . .	Cô Vân Nga	115 — 119
25.— Đáp bạn bốn phương . .	Bạch Yến và Diệu Huyền	120 — 130

Sắp xếp bài, trinh-bày bìa và nội dung, cho màu.. Cô Diệu-Huyền  
 ★ Bản kẽm . . . . . Nguyễn-Văn-Dầu  
 ★ Bìa Offset . . . . . Vạn-Quốc

- Các Sách Báo Việt-ngr̄i ở trong nước được tự-tiến-trích  
 đăng những bài trong tạp-chí PHÒ-THÔNG, nhưng  
 yêu-cầu đề rõ xuất-xứ : « Trich Tạp-chí PHÒ-THÔNG »  
 và đừng viết tắt.

- Cấm trích, dịch, phỏng, đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.

- Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.

Copyright by PHO-THONG, printed in Viêt-Nam

Nên mở rộng

Chương-trình

Ngoại - Ngữ

ở các lớp

Trung - hoc

\* NGUYỄN - VỸ

**C**HÚNG TÔI đã từng đạo đạt lên Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục và Chính-phủ nguyện-vọng tha-thiết của các lớp thanh-niên hieu-hoc Việt-Nam ngày nay muốn có một trình-dộ văn-hóa tiến-triển theo kịp các lớp thanh-niên quốc-tế. Nhưng chúng ta vẫn chứng-kiện một vài mâu-thuẫn khó hiểu, đã gây ra nhiều hậu-quả bất lợi rõ-ràng.

Xin thí-dụ như sau đây : 1.— Các kỳ thi Trung-học vừa rồi đã chứng-minh những hậu-quả ấy, và xác nhận những mâu-thuẫn ấy. Một mặt, chính-phủ rút hẹp chương-trình ngoại-ngữ, Pháp-văn và Anh-văn, một mặt đến kỳ thi chính-phủ lại cho những đề thi Pháp-ngữ và Anh-ngữ thật khó, khiến cho một số rất đông thí-sinh đều không làm nổi. Chương-trình ngoại-ngữ ở các lớp trung-học như thế nào mà trong kỳ thi năm ngoái đại đa số thí-sinh không dịch được chữ « Auberger », hoặc dịch là « Trái cà dái-dέ », « bờ sông », « vườn hoa », « con cò » v.v... Các bài thi Pháp-ngữ và Anh-ngữ năm nay cũng thế.

2.— Một số thí-sinh thi Tú-Tài Việt, nhờ Toán-Lý-Hóa-cửu-văn, và rán được số điểm trung-bình về Pháp-ngữ, Anh-ngữ, đó được bằng cấp, nhưng đến khi xin vào các trường Đại-học, thì lại bị chém-trán với môn Pháp-văn và Anh-văn, nên không học nổi, rồi cũng đành bỏ dở. Nhất là ở trường Đại-học Y-khoa và Dược-khoa. Ở Đại-học Khoa-học cũng thế.

3.— Ở một vài trường khác, như ở Đại-học Văn-khoa, Luật-khoa, Sư-phạm, các bạn sinh-viên cũng không có một căn-bản ngoại-ngữ vững-vàng, không có khả-năng dồi-dào về Pháp-ngữ, Anh-ngữ, cho nên sự học hỏi không sao tiến-bộ được theo kịp với các lớp thanh-niên Đại-học của các cường-quốc Âu-Mỹ. Sinh-viên Đại-học của nước ta bị thua kém cả các Sinh-viên Đại-học Nhật-bản và Ấn-Độ.

Vì thế, nên hiện nay có một số thanh-niên Việt-Nam hiếu học phải tự học thêm Pháp-ngữ và Anh-ngữ ở trường tư-thục có các giáo-sư Pháp, Mỹ chuyên-môn dạy hai món ấy, hoặc ở Pháp-văn Đồng-minh hội (Alliance Française) và Việt-Mỹ hội. Nhưng chỉ là những con cháu các ông lớn và các gia-dình khá-giá mới được đeo đuổi các lớp ngoại-ngữ kia. Còn đại đa số thanh-niên ta đành chịu dốt ngoại-ngữ vậy.

Tất cả những người biết lo cho tiền-đồ Dân-tộc, đều băn-khoăn tư-hỏi : một Quốc-gia muôn hùng-cường, tiền-bộ, muôn vạn-lên dài vinh-quang quốc-tế, mà cả một đám đồng thanh-niên của thế-hệ mới đều không biết ngoại-ngữ, không đọc được các sách báo ngoại-quốc, không giao-thiệp được với người ngoại-quốc, đành phải ở co-ro trong xó nhà mình, thì làm sao chen vai sát cánh được với Thế-giới ở thời-đại nguyên-tử và vẹ-tinh nhân-tạo này ?

## K

HỒNG ! Phải thay đổi chánh-sách giáo-dục thanh-niên gần như « bế quan tỏa-cảng ». Đó là ! Phải mở rộng giới-tuyển ngoại-ngữ cho thanh-niên Việt-nam hiện-đại. Một thanh-niên, một thiếu-nữ Việt-nam ngày nay, phải biết nói, biết đọc và biết viết ít nhất là hai thứ ngoại-ngữ : Pháp, và Anh, là hai thứ tiếng được thông-dụng nhất khắp hoàn-cầu, hai thứ tiếng của văn minh tiến-bộ, hai thứ tiếng của Khoa-học loài người.

Những kẻ cứ bo-bo lấy tiếng mè để của chúng ta làm tiêu-chuẩn duy nhất trong chương-trình học-vấn để cố vượt theo cao trào mảnh-liệt của Thế-giới hiện nay, là những kẻ phản tiến-bộ và phản dân-tộc, vì họ sẽ bị cô-lập trên trường Quốc-tế nếu không bị bỏ rơi.

Không kém gì thanh-niên Nhật-bản và Ấn-Độ, tất cả các lớp thanh-niên trí-thức Việt-Nam đều phải thông-thao Anh-ngữ hoặc Pháp-ngữ. Họ phải được hanh-diện đứng ngang hàng với bất cứ thanh-niên tiến-bộ của nước nào. Trên các hội-trường Quốc-tế, nơi các buổi gặp-gỡ thân-thiện, trong các cuộc trao đổi văn-hóa quốc-gia, họ phải có thể dùng Anh-ngữ hay Pháp-ngữ để nói lên tiếng nói thuần-túy và anh-dũng của Dân-tộc Việt-Nam, phô-bày tư-tưởng tể-nhi và sâm-sắc của Văn-hóa Việt-Nam, phát-huy tinh-thần mảnh-liệt và vẹ-vang của thanh-niên Việt-Nam. Họ không được thua ai, không chịu khuất-phục trước một người ngoại-quốc nào. Họ phải phô-trương cái hay cái giỏi của người Việt-Nam cho Thế-giới kính-phục nòi giống Việt-Nam.

Đừng để cho thanh-niên Việt-Nam cái tự-tỷ mặc cảm vì kém trình-dộ văn-hóa Quốc-tế.

Hãy mở rộng những đường chân trời mới mẻ, cho tất cả các lùm gió của trí-thức được thổi vào đầu óc thanh-niên Việt-Nam, cho mạch sống của thế-hệ đương-lên được thấm nhuần dưỡng-khí của Văn-hóa loài Người.

# 40.000.000

người Mỹ đã lớn tuổi

## VĂN CÒN ĐI HỌC

☆ T. F. JAMES  
(Cosmopolitan)



**N**GÀNH giáo-đục dành cho những người lớn tuổi đã phát-triển một cách lạ thường từ sau Đệ-nhị Thế-chiến. Theo ông Malcolm Knowles, cựu Giám đốc Hội Giáo-Dục người lớn, thì hiện nay có trên **40 TRIỆU NGƯỜI MỸ ĐANG** viên lưu-động. Sự phát-triển đó là do kết-quả của nhiều yếu-tố; trước hết là do lòng ham học hỏi của người Mỹ trung-lưu đã lớn tuổi và sau nữa là do sự tận-tụy của giáo-giới đối với các người ham chuộng văn-hóa.

THEO NHỮNG LỚP HỌC TRONG THÌ GIỜ NHÀN-RỒI. Hồi trước chiến-tranh chỉ có một phần ba số này thôi. Số giáo-viên và lãnh-tụ phong-trào này hiện lên tới 5 triệu người, đó là chưa kể 100.000 người trông coi về hành-chính, giám-thị và nhàn-

Người Mỹ ngày nay đã dần

40 000.000 NGƯỜI MỸ

dần nhận-thức rằng một người tốt-nghiệp nhà trường ra chưa hẳn đã là có học. Giáo-đục không phải là một gói đồ mà là một phương-pháp. Mục-đích của giáo-đục không phải chỉ là thu-thập một mớ kiến-thức là đủ, mà còn là sự TRƯỞNG-THÀNH TÂM - TRÍ CỦA CON NGƯỜI khiến người đó trở thành một người tốt-dep hơn, hiểu biết nhiều hơn, trình-độ văn-minh tiến-bộ cao hơn.

Kết-quả là ngày nay dân-chúng Hoa-kỳ mỗi ngày mỗi tham-gia nhiều những lớp học không có liên-quan gì đến sự học hỏi về công việc làm của họ, và cũng không giúp họ đạt được mảnh băng cấp nào cả.

Họ chỉ muốn được tự-do học hỏi, được hiểu biết để thường thức nghệ-thuật, thường-thức những bản nhạc hay, những câu văn đẹp, được thấu-triệt những vấn-dề chính-trị, kinh-tế, khoa-học, và thấu hiểu những vấn-dề bao-la hơn về bản chất của loài người, cũng như của Đảng Tối Cao. Tại sao vậy? Bởi vì họ học hỏi này có thể giúp cho con người thâu luợm được cái tính-

túy nhất của đời sống, và quan-trọng hơn nữa, là để thông-cảm thêm-hơn những người xung-quanh mình, những người cùng sống, cùng làm việc với mình.

Mỗi ngày mỗi thêm nhiều xí-nghiệp, giờ đây đã nhận thấy rằng con người không hiểu biết và không biết thường-thức nghệ-thuật thường là những người không hiểu rõ loài người. Việc đó còn có nghĩa rằng người đó không có tư-cách để trở thành một người giám-đốc, vì rằng con người càng lên cao trên đài danh-vọng bao nhiêu, thì sự làm việc chung đụng giữa người và người lại càng quan-trọng bấy nhiêu.

Các xí-nghiệp lớn bên Mỹ chủ-trọng rất nhiều đến văn-de này và ngay Công-Ty Điện-thoại Bell năm 1953 đã lập ra Viện nghiên-cứu Nhân-Văn dành cho các vị Giám-đốc tại đại-học-đường Pennsylvania. Công-ty Bell đã gửi một số những vị giám-đốc hứa hẹn nhất đến theo học một khóa 10 tháng chuyên về nghệ-thuật, triết-học và văn-chương. Họ học đủ thứ, nào là Leonardo de Vinci, nào là

Sinclair Lewis, nào James Joyce. Và hiện nay khắp nước Mỹ đã có trên 30 trường đại-học mở những lớp học tương-tự dạy các vị Giám-đốc trau dồi thêm Văn-Hóa.

Dần dần giáo-giới đã nhận thức rằng đầu óc của người lớn tuổi khác hẳn đầu óc của thanh-niên. Trung - bình NHỮNG NGƯỜI TỪ 35 TUỔI TRỎ LÊN MỚI BẮT ĐẦU THEO HỌC NHỮNG LÓP NÀY. Như vậy có nghĩa là họ đều là những người đã già dặn việc đời. Họ có thể đang thời-kỳ tao-lập gia-dình hoặc đang chuẩn-bị hoàn-thành sự-nghiệp. Họ là những người có thể đóng góp nhiều vào lớp học do kinh-nghiệm của họ mang lại, và họ muốn rằng lớp học đó có liên-quan đến đời sống của họ.

Đối với một số người khác thì những lớp học này còn là một cơ-hội tốt để họ được tiếp xúc với đủ hạng người. Trong một lớp có thể có một ông chủ ngân-hàng, một vị mục-sư, vài ba bà nội-trợ, một chủ h้าง hoặc một công-nhan bán cây xăng. Một vài học-viên rất hăng

hái có thể là NHỮNG NHÀ BÁC - HỌC HOẶC KỸ - SU thuộc các ngành kỹ-nghệ địa-phương ; họ thấy rằng những lớp học này là phương - pháp lý-trưởng để TỰ - DO - HỌC HỎI NHỮNG ĐIỀU MÀ HỌ THIẾU THỐN TẠI NHÀ TRƯỞNG.

Tại Cleveland với sự bảo-trợ của Hội Phụ-nữ đại-học Cleveland, một nhóm giáo-sư tình-nghuyện đã được gởi đi huấn-luyện tại những viện-học cuối tuần do những nhà học-giả tiếng tăm đảm-nhiệm như ông Henry Steele Commager và cô Margaret Mead. Những vị đó đã hướng-dẫn những lớp học « sa-lông » về các môn sử-ký, đầu-tư, Pháp-ngữ, văn-chương v.v. Những lớp học về đầu-tư, do những người giàu kinh-nghiệm về thương-trường, hướng-dẫn được nhiều người ưa-thích nhất.

Nhưng đồng-thời, ngành giáo-dục dành cho người lớn cũng không bỏ quên NHỮNG NGƯỜI NÀO MUỐN HỌC ĐỂ KIỂM MÀNH BẰNG

**ĐẠI HỌC.** Về phương-diện này, thì các giáo-giới đang tìm cách để giúp người lớn theo đuổi việc học theo cách người lớn. ☺

Hàng ngàn người Mỹ lớn tuổi đã nhờ sự giúp đỡ của các trường đại-học này mà thi đậu bằng đại-học hoặc được huấn-luyện về công việc làm quí giá. Ngày nay hầu hết các trường đại-học Mỹ đều chú trọng đến việc giáo-dục của người lớn, mở lớp học thuộc đủ các ngành, từ kiến-trúc đến ngành giao-dịch. Đại-học-đường California có trên 175.000 học-viên ghi tên theo học những lớp tối trong các đô-thị thuộc tiểu-bang này. Đại-học-đường Washington có một ban giáo-sư đặc-biệt thường xuyên tiếp xúc với các học-viên người lớn thuộc 130 đô-thị. Trường đại-học New York còn khuyến-kích các bà mẹ nên đem cả con nhỏ cùng đến trường. Trong khi bà mẹ học lớp văn-chương cận-đại, thì đứa con có thể giải-trí trong một lớp học đặc-biệt về nghệ-thuật chẳng hạn.

Nhiều phụ-nữ theo những lớp học tự cải-tiến nhưng phần

lớn học-viên phái nam thì chăm chú học những môn có liên-quan đến công việc làm của họ.

Đại-học-đường Indiana gần đây cũng mở trên 400 lớp hàm-thụ, và đây cũng là một trong những môn học phát-triển mạnh nhất trong ngành giáo-dục người lớn. Mỗi năm có tới gần 175.000 học-viên ghi tên theo lớp học hàm-thụ của trên 150 trường - học và trường đại - học. Viện quân-nhân Hoa-kỳ cũng có lớp học cho gần 250.000 nhân-viên nhà binh trong nước và hải-ngoại ; số học-viên của 450 trường hàm-thụ tư-nhân toàn-quốc lên tới 750.000 người.

Có tới gần 5.000 tổ - chức kỹ-nghệ và thương-mại, trong số đó có những xí-nghiệp lớn vào bức nhắt bên Mỹ, đã ký những hợp đồng với một trường-học hàm-thụ duy-nhất — trường HÀM THỦ QUỐC. TẠI SCRANTON, International Correspondence Schools, Pennsylvania — để nhờ huấn-luyện. Học-phí từ 25 đến 500 mỹ-kim một khóa, và trung-bình mỗi học-viên phải mất 10 giờ mỗi tuần để học. Dù học-

viên là người lớn tuổi, hoặc người niên-thiểu, học có tần tối hay không là hoàn-toàn do cố gắng của chính mình.

Một trong những trường hàm-thụ thành-công nhất bên Mỹ là Trường Hội-Họa ở Westport, Connecticut. Được thành-lập cách đây 10 năm, trường này mở những khóa học ba năm về môn hì-họa, hội-họa thương-mại dưới sự điều-khiển của những họa-sĩ tên tuổi như Norman Rockwell, Jon Whitcomb và Dong Kingman. Học-viên thuộc đủ giai-cấp, những nhà buôn nghỉ việc muôn học thêm một môn để giải-trí cũng có, hoặc những thành-niên muốn trở thành họa-sĩ tương-lai cũng có. Họ có thể theo học lớp hàm-thụ, mà vẫn đi làm việc như thường, vẫn làm được bốn-phận gia-dinh, đồng-thời thực hiện được nguyện-vọng của họ và phát-triển được tài-ba của họ.

Chính-phủ Mỹ cũng không kém phần chú-trọng đến việc giáo-dục người lớn. Lớp bồi túc Nông-nghiệp, là tổ-chức giáo-dục người lớn, lớn bức

nhất thế-giới do quỹ chính-phủ dài-thờ có trên 8 triệu học-viên. Tổ-chức này được thành-lập từ năm 1914 và ngày nay số nhân-viên lên tới trên 12.000 người. Tổ-chức này chỉ nhắm vào dân-chúng miền đồng ruộng và tuy rằng hồi đầu chỉ dạy về các môn canh-nông nhưng sau này cũng có dạy thêm các môn kitch, âm-nhạc và nghệ-thuật. Hơn 100.000 nông-dân có chân trong những câu-lạc-bộ chuyên thảo-luận về những vấn đề công cộng do chính-phủ cung cấp tài liệu. Những lớp học về âm-nhạc và chương-trình đọc sách càng ngày càng được phô-cáp với những chiếc xe thư-viên.

Nhưng có lẽ viễn-tương giáo-dục hùng-thú nhất của người lớn mà từ trước tới nay nhiều người vẫn thường coi là một trổ lực lớn lao cho sự học hỏi là VÔ-TUYỀN-HÌNH. Cách đây 6 năm một loại máy vô-tuyền-truyền-hình mới đã được ra đời cùng với loại máy vô-tuyền-truyền-hình thương-mại thông thường. Đây là loại VÔ-TUYỀN-HÌNH GIÁO-DỤC,

mà khắp nước Mỹ đã có tới 43 trạm. Nhiều trạm khác hiện đang được xây cất, và nhiều đô-thị cũng đang chuẩn-bị quyên tiền để dựng trạm riêng của mình. Chương-trình ban ngày của vô-tuyến-truyền-hình giáo-dục này có nhiều khả-năng tiềm-tàng đối với các trường-học, và chương-trình ban tối lại còn là một phương-tiện giáo-dục quan trọng đáng kể của người lớn mà từ trước đến nay người ta chưa hề khám-phá ra.

Cách đây hơn một trăm năm chính ông Henry David Thoreau đã từng viết rằng: « Kể ra cũng đến lúc ta phải lập ra những trường-học khác thường, những trường-học có

thể giúp ta không thể bỏ dở việc học khi ta bắt đầu trở thành người lớn ». Và những cái trường khác thường đó ngày nay đang được phát triển dần dần, tuy chậm, nhưng rất vững chắc. Với những trường-học đó, ngày nay người ta có thêm được một quan-niệm giáo-dục mới, coi sự học hỏi là một phương-pháp gồm có hai giai-doạn: với giai-doạn thứ nhất ta thâu-thập được những kiến-thức và kỹ-thuật căn-bản cần-thiết để sống, và với giai-doạn thứ nhì ta thâu-thập được sự khôn-ngoan để xử-dụng những kỹ-thuật đó một cách hiệu-quả.



### \* DANH NGÔN

*La femme est le plus affreux de tous les maux.*

*Đàn bà là cái tai họa ghê gớm nhất trong các tai họa.*

*EURIPIDE*

### \* DANH NGÔN

*La femme est le chef d'œuvre de l'univers.*

*Đàn bà là kiệt-tác của vũ-trụ.*

*LESSING. (Văn-sĩ Anh)*  
*(T.L.L. sưu-lâm)*

# Người phu trạm



## \* ĐĂNG-VĂN-NHÂM \*

Thương anh, em cũng muốn vồ,  
Sợ truồng nhà Hồ, sợ phá Tam-Giang.

**C**ÂU ca-dao trên nói lên lòng yêu tha-thiết, chân thành của nàng thôn-nữ đối với tình nhân xa cách, muốn vào thăm nhau để thỏa mãn tình thương nhớ; nhưng lại e nỗi đường xa xa xôi, quan san cách trở mà phương tiện vận chuyển trong nước ta thời bấy giờ còn quá thô sơ, chậm chạp.

Xa nhau, muốn gặp nhau là

Từ Bắc vào Nam, bây giờ, nếu đi phi cơ chỉ mất mấy tiếng đồng hồ là đến nơi. Còn ngày xưa, nhanh lắm cũng phải hằng tháng. Ấy là chưa kể đến những tai nạn thường xảy ra dọc đường, bị cuồng sông, cuồng chợ... hoành hành bóc lột, có khi lại còn giết cả người.

## NGƯỜI PHU TRẠM

diều "thiên-nan, vạn nan". Còn muốn liên-lạc thư từ thì lại càng khó nữa. Bởi thuở ấy, nước ta—cũng như hầu hết các nước hậu tiến ở Á-Đông—chưa có tổ chức bưu tín cho quần chúng. Nhà nước chỉ có « lính trạm » để liên-lạc trong chính quyền và chạy công văn mà thôi.

Tổ - chức « Lính trạm » là sáng-kiến của vua Lý-thái-Tôn (1028 - 1054). Nhà vua chia những quãng đường dài từ kinh đô đến các tỉnh-ly xa xôi thành nhiều chặng nhỏ. Mỗi chặng như vậy gọi là một « Cung ». Mỗi cung đặt một « cung dịch » tức là một trạm bưu tín.

Ngoài việc chạy công văn, cung-dịch còn là nơi tiếp tế lương-thảo cho quân-dội khi cần đến. Dọc đường quan-lộ từ Huế

ra Bắc hay vào Nam, đều có những Cung dịch làm bẳng lá đơn sơ. Mỗi trạm có độ bốn hay năm phu trạm hoạt động dưới sự chỉ-huy của một trạm trưởng. Trong số, lúc nào cũng phải có một người hoàn-toàn rảnh rỗi,

túc trực để xử-dụng trong những trường-hop cần thiết cấp bách. Tất cả đều trực thuộc Bộ Binh. Mỗi tỉnh đặt dưới sự quản-đốc

của một vị Án-Sát, lãnh lương như « lính cơ » (lính hâu) và được miễn dịch.

Các công-văn do phu trạm chuyền đi đều được mật phong trong những « ống công văn » bằng tre to, hai đầu gắn sỉ kỵ-lưỡng. Người phu trạm, đeo những « ống công văn » trên lưng và cõi ngựa. Ngựa là phương-tiện vận chuyền thông-dụng nhất ở xứ ta. Ngoài ra, phu trạm còn phải chuyền-vận hành-lý hay khiêng kiệu, khiêng cáng cho các vị quan trong Trào. Và mỗi năm, còn phải lo chuyền vận các thứ đồ sản quý của quan địa - phương dâng lên nhà vua, như: gạo Bắc Ninh, Chuối Nam-Định, Cam Vinh, mía Thanh-Hóá và vịt trời ở Hồ tây...

Phu trạm phục-sức tầm thường cũng như dân-chúng, chỉ mang trên vai 1 cái lục-lạc hay cái chuông nhỏ để báo-hiệu cho mọi người biết mà tránh, vì họ có quyền ưu-tiên đặc-biệt khi đi đường cũng như lúc qua đò.

Trong việc quân-cơ cấp-bách, người phu trạm mang một huy-hiệu đặc-biệt là : « Hòn than, lông gà ». Tay cầm một lông gà,



cũng được án định rõ ràng : Từ Huế ra Hà Nội là sáu ngày. Gặp trường hợp « thương khẩn », chỉ có 3 ngày thôi, người phu trạm phải thay phiên nhau chạy suốt ngày đêm, băng rừng vượt núi. Nếu chậm trễ sẽ bị chiếu theo quân luật mà xử phạt. Điều 211 trong quân luật thời xưa có ghi : « Mọi sự chậm trễ trong việc di chuyển công văn sẽ bị phạt đòn trung bình từ 20 đến 50 roi. Ông Công Văn » bị mở ra mà Công Văn bên trong còn nguyên

nếp thì bị phạt đòn 20 roi. Hình phạt này tùy theo trường hợp, có thể tăng lên đến 60 hèo.

Nếu Công Văn bị mất nếp thì bị phạt đòn từ 60 đến 100 hèo. Hình phạt này có thể tăng bội nếu là công văn quân sự ».

Ngoài ra, điều 216 quân luật còn ghi : « Mọi chậm trễ của phu trạm làm thiệt hại cho việc binh bi sẽ có thể xử tội chém. »

Luật gắt gao là thế ! Nhưng trong thực tế, ai cũng phải nhìn nhận phu trạm rất lười và hay phá khuấy, sách - nhiều dân chúng : gây ồn ào, phá phách trong các hàng cơm, quán rượu dọc đường, hoặc ghẹo gái lúc qua đò...

Bởi vì, họ là những con người sống không có ngày mai. Trách nhiệm quá nặng nề, nguy hiểm trên những con đường xuyên sơn hiến tiở !

Bây giờ, giữa thời đại vội-tinh nguyên tử, phương tiện vận chuyển được cơ khí hóa đến cùng cực, nên hình ảnh « người phu trạm » đã bị xóa mờ trong quần chúng.

XI/59

TÙ-QUYỀN  
ĐẶNG-VĂN-NHÂM

con  
chó  
thiến



★ BĂNG-SƠN

**N**ó là một con chó Tây của người ở cạnh nhà tôi. Thân hình to lớn nhưng hiềm một nỗi là ốm quá. Nó thường qua nhà tôi để chờ những cơm thừa cá cặn. Tôi thấy tôi lại càng cảm thấy thương nó hơn lên, vì không biết với miếng xương còn cứng hơn đá nó có ăn được gì không ? Mọi sống gần nó chừng vài tháng nhưng tưởng như đã lâu lắm, vì giữa tôi và nó có rất nhiều kỷ niệm.

Ki-kì tuy cao lớn nhưng rất ốm, mà chủ nó lại muốn nó mập, muốn lông nó mướt. Nhưng mập sao được vì nó đã quen sung sướng rồi, ông bà cha mẹ nó sống sung sướng đầy đủ ; đến phiên nó lại sống cực khổ tại xứ nóng bức này thì làm sao lông cho mướt

## CON CHÓ THIẾN

được. Vả lại nó là con trai trời còn bắt nó làm tròn bốn phận, là duy trì nòi giống; nó còn lo chuyện ái tình. Làm sao mà mập cho được.

Nhưng mà ông chủ lại muốn nó mập, thế mới biển. Tôi nghĩ tôi lại càng thương con chó Kiki.

Một buổi tôi cùng gia đình đang ngồi ăn trưa ở nhà sau; bỗng nghe tiếng kêu la của nó. Nhìn qua nhà bên kia, tôi thấy ông chủ nó bếp vào giữa hai tấm ván hai tay nắm hai chân nó kéo lên. Nó vùng vẫy nhưng vô ích, hai chân sau bị kéo lên bên trên, ở dưới là đầu và hai chân trước. Những tiếng cười, tiếng khóc của trẻ con xen lẫn. Trong giây lát tôi đã đoán biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi khép vội cánh cửa nhà tôi. Tôi cố quên hình ảnh ấy để khỏi xốn xang trong khi ăn; nhưng tiếng la của nó làm tôi sot ruột. Tiếng kêu của nó mỗi lúc mỗi quyết liệt; tiếng kêu dài và liên tiếp nhau, đôi khi đứt đoạn và ngừng một lát, rồi tiếng kêu như nghẹn lại. Tất cả người trên bàn ăn đều ngưng đùa. Tiếng kêu lai rít như tiếng cưa chạm phải đinh lại lắn với tiếng cười. Sau đó tiếng kêu ngừng lại và tiếp theo là tiếng người nói «xong rồi». Tôi sai người lên đóng cửa trên nhà kéo nó chạy qua nhà tôi; vì thường ngày hễ bị đánh hay bị đuổi là nó chạy sang nhà tôi, xem nhà tôi như một chỗ ẩn náu; những khi hoạn nạn. Nhưng kia: tôi quên đóng cửa sau, nên nó đã chạy vòng ra phía sau nhà tôi để vào và bây giờ nó đứng kia; tiếng kêu đau đớn vẫn còn; trông đôi mắt nó thiếu não quá! Trời ơi! máu chảy đầm đìa, đọng cả vũng, bết trên nền xi-măng. Nó vừa liếm vừa ngoái cổ nhìn tôi. Thằng em tôi bỗng la lên: «Coi kia nó liếm..» Nó liếm chừng nào thì máu ra chừng đó. Tôi nghĩ thầm không khéo nó chết mất. Cả nhà rên rỉ: «Làm sao mà nuốt cơm cho xuống». Tôi nói để mọi người khỏi ghê. «Có gì mà gör, người ta uống máu chó, ăn tiết canh chó thì sao». Nói thế, nhưng tôi cũng gắng nuốt những miếng cuối cùng để đừng dậy.

Tôi chán ngán lên giường



## CON CHÓ THIẾN

nằm trong khi con ở nhà tôi rên rỉ lấy khăn lau nhà và đuổi con chó đáng thương đi.

Tôi nghĩ tôi lại càng thương con chó Kiki.

Người ta coi thường sự đau đớn của nó, người ta tưởng rằng nó là khúc gỗ chẳng biết xúc động. Người ta bắt nó không được nghĩ đến chuyện ái tình, người ta bắt nó hating ái tình.

Những ngày sau đó con ở nhà tôi thường đóng cửa vì sợ nó vào nhà; nhưng nó đã đi rồi; ba bốn ngày tôi không thấy nó. Bỗng ngày thứ tư, tôi lại thấy nó chạy ngang nhà tôi; sau đuôi máu vẫn còn rỉ. Tôi

chạy ra để trông nó cho rõ. Thân hình tiêu tụy, đuôi quặp xuống, phía sau vẫn nhầy nhụa máu; nhưng rồi nó lại bỏ đi và mấp hut vào sau cụm cây. Tôi bước ra ngoài, đèn gần tây may lấy cây vách những giọt máu đưa lên mắt xem, tôi thấy máu tươi quá và giống như máu người.

Qua hai ba ngày thấy vắng con chó, con ở nhà tôi không để ý nữa. Sáng ngày mai vừa thức dậy, con ở nhà tôi chạy lên nói có vẻ bức dọc lắm. «Cậu cậu, con chó nó lại đến nằm chết dưới gầm giường nhà mình».

Trời ơi, cả một buổi chiều tôi khóc con Kiki!



### \* TUỔI TRẺ.

Nữ-sĩ Y-pha-Nho, Susanna March, tác giả quyền « Les Ruines et les Jours » nói về thanh niên như thế này :

— Tuổi trẻ là tuổi không ngàn-nghai gì cả, vì không nghĩ-nghai gì cả.

(L'âge où l'on ne doute de rien parce qu'on ne se doute de rien).

B.T.

# gặp nhau

Anh qua Tiền-giang, em về Kê-cá  
Chúng mình gặp nhau trên chuyến đò ngang  
Anh kể cho nghe tâm-tình mái rạ  
Vui vui câu chuyện lúa vàng  
Trên đàng sỏi đá...  
Anh nói ròn tan...  
Nắng đò đồng hoang  
Dừa xanh giăng khắp xóm làng...  
Quê em có dòng Sông Trúc  
Có cầu rạch Nhúc bắc ngang  
Bên này nhà sàn chợ Gạo  
Phú-Nhiêu lúa chín phơi vàng  
Cô em có dòng tóc mượt  
Soi mình bờ nước trong xanh  
Diệu-hiền cô gái Bến-Tranh  
Quanh năm bên khóm dừa xanh  
Vui niềm thôn-dã mộng-lành thắm-tươi  
Quê em là cả cuộc đời...

KIỀU-MAI-HƯƠNG



# Cô Giáo

của chúng tôi

\* NỮ SINH  
**PHÙNG TUỆ CHÂU**

**H**Ô M ấy, khác hẳn ngày thường, cô tôi tới trường trễ lắm. Chúng tôi đã yên-trí cô nghỉ vì hôm trước, cô than hoi nhức đầu, chóng mặt. Giữa lúc chúng tôi đang xôn-xao, trò chuyện cô lặng-lẽ đi vào, đậm thước lên bàn ra hiệu cho chúng tôi im.

— Hôm nay cô mệt và buồn lắm, các em đừng nghịch, hãy chịu khó chép bài cho cô yên.

Tôi ngạc nhiên nhìn lên thấy cô tôi kém vui thực. Đầu người chải không được gọn, mắt thâm lại, da nhợt-nhạt, môi tái hàn. Người vận cái áo tím cũ, quần

đen chân lê guốc, trông tiêu-tụy, không còn vẻ duyên-dáng như trước. Điều tôi ngạc-nhiên nữa là không thấy người gọi ai lên trả bài như mọi khi. Chúng tôi chỉ giở sách ra chép sù-ký theo người đọc. Giọng người hơi run-run, nhiều lúc như hết hơi, phải ngừng lại thở. Sau, cô tôi không còn đủ sức đọc nữa, người nhờ anh Tuấn tiếp hộ. Trong lúc chúng tôi viết, người ủ - rủ, gục đầu xuống bàn, trông thảm-thương hết sức.

Sao lúc ấy tôi cũng nôn-nao quá, ngồi viết không yên. Thỉnh-thoảng

tôi nhìn lên thấy cô tôi mà lòng xe lại. Cả các bạn tôi cũng vậy, nhiều anh, chị đờ ra nhìn người một cách ái-nghai. Cả lớp không ai bảo ai mà cũng có một ý-nghĩ muốn lên an-ủi cô cho người bớt một đôi phần đau khổ.

Bài sú-ký vừa chấm-dứt, cô tôi ngừng đầu lên kết-luận :

— Các em có kính phục cái chết của Hai Bà không ? Nếu hai Bà là người ham sống sợ chết, chịu nhục, sớm hàng quân địch, có lẽ người cũng còn được quyền cao chức trọng. Nhưng người để cái danh-dự của người lên trên mọi sự. Các em ơi cái danh-dự ấy mới đáng quý là bao ! Cũng là một cái chết, sao có cái vinh, cái nhục, cái thường. Nhưng cũng có cái làm cho người ta ái-nghai, sót-sa, thương cho những người bị oan-ức không chịu nổi sự nhục-nhã, dè nén lên mình.

Rồi cô tôi lên bảng, cỗ nắn nót hai chữ Danh-Dự cho bài tập viết tiếp theo.

Trong lớp không một tiếng vang nào khác ngoài tiếng ngòi viết lê trên giấy. Một đôi bướm ngũ-sắc xô đuổi nhau trên trần không làm cho ai chú ý bằng những nét mặt

của cô tôi lúc ấy. Vẫn nét mặt bơ phờ rầu-rĩ ấy, người đăm-đăm nhìn ra sân rồi quay vào mọi phía trong lớp. Sau cùng người chú-ý tới chúng tôi hơn cả. Người chăm-chú nhìn từng đứa một và tôi có cái cảm-tưởng như người muốn thu hút hình ảnh chúng tôi vào trong trí người. Nghe tiếng người thở dài, tôi không dám lòng được nữa, liền đứng lên hỏi :

— Thưa cô, sao bữa nay cô buồn quá vậy ? Cô tôi ngàn-ngại chưa định trả lời, thì anh Ba lại đứng lên hỏi :

— Hôm nay, chúng con thấy có khác thường quá, xin cô cho chúng con biết nguyên-do. Trước khi trả lời, cô tôi ngập ngừng, mím chặt lấy môi, mắt hơi rơm-rớm rồi người lại thở dài. Chao ôi ! Cái tiếng thở dài ấy mới nào nuột làm sao !

— Các em ơi, mai cô phải đi xa, xa lắm, có lẽ không bao giờ chúng ta gặp nhau nữa vì thế, cô thấy lòng cô đau như cắt ...

— Sao cô không cho chúng con biết trước. Chúng con quyết làm đơn đồng ký, xin cô ở lại dạy chúng con.

— Không, không thể được,

không tài nào xin được đâu, các em ạ, vì lẽ gì các em sẽ rõ. Linh trên đã ký xuống rồi, chúng ta chỉ còn cách tuân theo, mặc dầu cô không muốn. Cô biết các em thương cô lắm, cô cũng vô cùng quý mến các em vì trên đời này, cô không còn ai gần hơn các em cả. Cô không quên các em đâu, không bao giờ quên được đâu. Hình ảnh các em, cô đã in sâu trong trí nhớ vì chưa bao giờ, cô thấy lớp nào làm cho cô quyến-luyến hơn các em. Cô... cô...

Cô tôi nghẹn-ngào không nói được nữa, người gục đầu xuống ngực nở. Hầu hết chúng tôi đều cảm động muôn khóc.

Tuy vậy, cô vẫn can-đảm dạy tiếp bài luân-lý cho đến hết giờ. Bài ấy dạy về danh-dự của con người là thế nào. Trước khi chép bài, cô tôi giăng hay lầm, có lẽ chưa bao giờ cô tôi giăng hay như vậy và cũng chưa bao giờ làm cho chúng tôi chú ý hơn. Đột nhiên cô tôi hỏi :

— Nếu ai làm mất danh-dự của các em, các em sẽ xử trí ra sao ?

— Con sẽ trả lời bằng việc làm của mình.

— Con sẽ kiện họ.

— Con phải đánh người ấy, đánh chết, tù cũng cam.

Cô tôi ngắt lời ;

— Nếu không thể kiện, không thể đánh và không thể bào chữa ngay được ?

— Con sẽ tự vẫn chết.

Câu trả lời của chị Oanh làm cô tôi cúi đầu xuống suy nghĩ. Tay người cầm sách, tôi thấy run, dáng điệu người có vẻ bối rối hơn trước. Người lại đưa bài cho Tuấn đọc để chúng tôi chép. Bài luân-lý vừa xong, tiếng trống tan giờ học cũng vừa nỗi. Cô tôi đứng lên muốn nói nhưng vì xúc động quá người nói không nên câu, phải quay vào bảng viết vội mấy chữ :

“ Chào vinh biệt các em thân mến ».

Sáng hôm sau, cô tôi không đến trường thực. Cúng tôi chờ đến hơn 9 giờ cũng chưa thấy ai đến thay. Chợt ông Đốc trường hốt hót hét vào báo một tin gửi :

— Cô Giáo các em đã tự vẫn đêm qua tại nhà riêng. Người ta đem vào nhà thương cứu chữa không được. Có lẽ cô đã nằm trong nhà xác.

Trời ơi, cô tôi tự vẫn chết rồi !

Cả lớp đều nhao nhao lên bàn tán. Mấy cô bạn gái tôi đã oà lên khóc. Vài anh cũng đều cũng nước mắt chảy quanh. Sau, chúng tôi quyết định xin phép cho cả lớp kéo nhau vào nhà xác thăm cô tôi lần chót.

Xác người đã đặt trên một cái ghế bô, mặt phủ một cái khăn màu trắng đã đốn vàng. Cái không khí trong nhà xác mới lạnh lẽo làm sao ! Giá không có truyện gì, thực tình tôi không đủ cảm-dâm vào đấy. Nhưng hôm ấy, tôi không biết sợ là gì. Tình thầy trò đã khiến cả lớp chúng tôi đều mạnh rạn xùm quanh người mà không thấy ghê. Một anh gan nhất, vừa nhắc cái khăn phủ mặt người lên, mồm người tràn ra ít máu còn tươi đỏ. Chúng tôi không ai cầm lòng được nữa, đều ngâm ngùi rơi lệ.

Đám tang cô tôi được cất một cách đơn giản, nhưng không kém phần trang nghiêm do một người Hạ mặt đứng lên lo cả. Đầu dây là một vòng hoa cườm lớn của nhà trường viếng; rồi đến 6 vòng hoa kết trắng chính tay chúng tôi mang đến huyệt. Chiếc quan tài của người bạc mệnh đặt trên chiếc xe trắng, hai ngựa. Theo sau là các

giáo viên cùng tất cả học trò trong trường. Cô tôi không có một người họ hàng bà con nào ở gần. Bạn người cũng ít, tôi chỉ thấy lơ thơ vài người đàn bà lạ mặt hình như ở cùng nhà, cùng phố.

À, còn một người đạo mạo, chắc 30 tuổi, bận áo - phục toàn đen, nét mặt hết sức buồn thảm làm cho chúng tôi chú ý lắm. Nhất là lúc hạ huyệt, người ấy đứng ra chỉ mọi việc cho phu làm. Khi cô tôi đã nằm sâu dưới đất, mồ đã đắp chặt và cao, cũng người ấy, đứng ra đầu tiên thắp hương, cúi đầu khóc lè. Giọt nước mắt của người đàn ông ấy đã làm cho chúng tôi xúc động mạnh và thầm hỏi : ai thế nhỉ ?

Sau chiều hôm đưa đám, các báo đều đăng cái chết bi thảm của cô tôi gây nên do vợ một ông bác sĩ vì ghen bậy, mướn người chửi đánh cô tôi khiến người uất ức, xấu hổ quá mà tự vẫn. Người có dề lại một bức thư tuyệt mệnh bày tỏ nỗi oan ức của mình, nhưng vẫn sẵn lòng tha thứ cho vợ viên bác sĩ kia và yêu cầu nhà chức trách đừng làm khó khăn ai cả.

Sáng hôm sau, tôi nhận được

một bức thư gửi đến trường. Vừa cầm phong thư, tim tôi đập mạnh, người tôi run lên vì thoáng trông nét chữ ngoài, tôi biết ngay là của cô tôi viết lại. Tôi đọc đi đọc lại bức thư ấy mấy lần không biết chán. Mỗi một dòng của người quá cố làm tôi nghẹn ngào, khóc lên nức nở, khiến các bạn tôi bu lại xem và một anh dành lấy đọc :

“ Các em thân mến,

Khi các em nhận được bức thư này thì có lẽ các em đã đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng rồi nhỉ. Chị thành thật cảm ơn các em nhiều lắm. Các em hãy hiểu dùm chị vì chị không làm hổ danh nhà trường và chị cũng không làm xấu các em ; chị tự hào là người xứng đáng để đưa dắt các em trên một quãng đường đời, các em à. Nhưng, tiếc thay quãng đường ấy quá ngắn vì chị chưa đưa các em được đến nơi thì đời chị đã chấm dứt bởi một nỗi oan ác nghiệt.

Các em có tin rằng chị đi cướp chồng và phá tan hạnh phúc nhà người không ? Không, chị lấy danh dự thề rằng không bao giờ chị có cái dã tâm ấy. Vậy mà người ta đã đánh chị,

chửi chị, bêu xấu chị nhiều quá, chị chịu sao nổi. Thật chị không muốn nhìn thấy mặt ai nữa. Ra đường, gặp ai nhìn chị, chị có cái cảm tưởng như họ vô cùng khinh-bỉ chị. Ai cũng thừa hiểu chị là một nhà mô-phạm ở cái tỉnh nhỏ này, mà cái danh-dự của chị bị người ta chà đạp lên như vậy, chị chịu làm sao nổi ! ... Chị đau đớn và buồn quá các em à. Chị nghĩ mãi chỉ còn một cách là chết đi mới tỏ hết được nỗi oan của mình.

Các em ơi, chị thương các em lắm vì trên đời này chị không còn ai gần hơn các em. Các em là nguồn sống của chị, nay chị dành bồi các em lại, tim chị đau nhói như bị một vết dao đâm. Máu đã tràn ra mắt, chị mệt, mệt lắm rồi, các em à. Lát nữa chị sẽ uống thuốc ngủ để ngủ một giấc dài. Ngủ cho quên nỗi đau, nhưng còn các em, chị không bao giờ quên được. Các em ngoan lắm. Chị chưa gặp được lớp nào hơn các em. Các em cần phải cố gắng hơn lên nhiều nữa, và khi nào có dịp đi ngang qua “nhà” chị, có nhớ tới chị, các em hãy ghé vào thăm, đốt giùm cho chị một nén nhang, bói giùm cho chị

## CÔ GIÁO CỦA CHÚNG TÔI

ít cỏ dại. Mồ của chị đỡ hiu  
quanh được phần nào, ơn ấy,  
chị xin nhớ mãi.

Các em ơi, thôi chị mệt lắm  
rồi, chị xin ngừng bút để vĩnh biệt  
các em. Đời chị như cây liễu nhỏ,  
cây liễu ấy đã gặp cơn gió to làm  
bật rẽ, nằm ép xuống, xuống mãi.  
Các em có phương thuốc nào cứu  
lại được nó sống không các em,  
các em thân mến?

Chị yêu dấu của các em,  
NHUNG



## \* CÁI SÚNG BẮN CHIM

Một nữ ca-sĩ mập thù-lù đứng trên sân khấu, cất tiếng ca ồ-é :  
— Uớc gì ta hóa thành con chim hoàng-anh bay lên mây xanh..

Một thính-giả ngồi dưới, liền la to lên :

— Thì tôi sẽ hóa ra cái súng bắn cho cô rớt xuống đất bùn !  
Cá rạp cười rồ lên, khiến nữ ca-sĩ mắc cở cát mắt !

## \* LỘN CÓ MỘT CHỮ

Thi-sĩ Pháp Scarron (Thế kỷ XVII), hồi còn thương chị, thấy chị  
quý một con chó, có làm một bài thơ nhan-đè là :

« Tặng con chó của chị tôi »

(À la chienne de ma sœur)

Sau đó, Thi-sĩ cãi nhau với chị, tức giận chị, liền làm một bài thơ  
khác, nhan-đè là .

« Tặng con chó chị tôi »

(À ma chienne de sœur) !

B. T.

Đây là một câu chuyện có thực  
xảy ra đã quá mươi năm ở một  
tỉnh nhỏ bên kia vĩ tuyến. Nay tôi  
mới có dịp viết lại để thanh oan  
cho cô tôi. Tôi mong ai dính líu  
đến vụ này, có đọc tới, xin hãy  
cứ đầu im lặng vài phút để mặc  
niệm người tài hoa, đã vì mình  
mà mệnh bạc.

PHÙNG-TUỆ-CHÂU  
(nữ sinh)



Thi-Ca  
của Rừng Núi

*« Cheng mboat kewao  
Den sonan khae kao klaw ! »*

## \* Y - TLONG

Bạn Y-Tlong là một người Việt-Nam-Môr, thuộc về hàng trí thức của dòng dõi Thiều số Radhés, & vùng Cao Nguyên Darlac, Banmélithuôt, Lang-bian.

Bạn Y-Tlong thông-thạo về Việt-văn và Pháp-văn. Trong bài này, Y-Tlong muốn trình bày cùng bạn đọc PHÔ-THÔNG vài bài thơ và bài hát của người Kohos, những bài hát đầy thi-vị ngây thơ mà các chàng trai Kohos và Radhés tra ngâm-nга nhịp hòa với tiếng Kewao (I) và tiếng sáo, những đêm lặng-lê trong Rừng sâu Núi thăm...

P.T.

— Chi ae' ko' lui olo, ae' dit ?  
(Em mo-tưởng cái gì đó, em)  
Chàng Y-Jang thấy nàng J'ong Jirai ngồi mo-màng trên bờ suối, thì hỏi. Nàng tум-tüm cười, đáp :  
— An o' yang mo' ae'  
(Không có anh, em buồn quá)  
Rồi Y-Jang rủ J'ong Jirai về nhà.  
Cuộc tình-duyên giữa đôi

trai-gái Radhés không phiền-phức như giữa cặp tình nhân Việt-nam đã mất nhiều ngày giờ để trao đổi với nhau những lời nói yêu-đương, vân-hoa mo-mộng thiệt, nhưng không chép gì đã thành-thật với nhau lâu. Đôi với Radhés, mộc-mạc chất-phác, ái-tình là tiếng nói chân-

(1) Một chiếc đòn riêng biệt của Radhés

## THI CA CỦA RỪNG NÚI

chính của trái tim. Hết yêu nhau là cứ tỏ thiệt nỗi lòng cho nhau biết, không dấu-diếm chi. Yêu nhau rồi thì dựng-3 cây nêu, giết ba con trâu và bày những ché rượu gạo, rượu bắp, mời họ hàng làng xóm đến ăn say sưa và hát... say sưa, ai nấy ngồi chòm hõm chung quanh những đống lửa ngo chói lèo, ánh sáng rực-rỡ khi thì cháy bùng lên như tiếng cười của Ông Yang, khi thì cháy riu-riu như tiếp đón những vong-hồn kẻ chết kéo về dự-tiệc.

Bỗng một chàng trai, hai tay đập trên mặt trống da cá-sấu, hoặc da nai, miệng cất tiếng hát ru-duong :

Dân me bo tap o ting dân bap boto  
Dân lo bochai o ting kiu dam tru  
Kiu dam tru o ting royu borhui  
Kiu dam tru o ting royni bebrae.  
Kiu dam tru o ting toyai beniong  
Om bu' koh o ting tongar me bo  
Om tam pho o ting tongar me bla  
Om tam ja o ting tongar m lung  
Om tam mir o ting tongar dung  
  srong  
Om tam dor o ting tongar mach  
  mae

(Nghe lời mẹ dạy, ai ơi, nghe lời cha dạy,  
Nghe lời chị biết, ai ơi, Kiu lớn ơi  
Kiu lớn ơi, như sợi cỏ lung-linh,  
Kiu lớn ơi, như sợi chỉ rung-rinh,  
Kiu lớn ơi, như chuỗi hạt long-lanh,  
Trên chót núi thấy Me Bo,  
Trên suôn núi thấy Me Bla  
Trong nhà tranh thấy Me Lung  
Trong ruộng thấy cây nén Quỷ  
Thần,  
Vào rừng sâu, thấy trăng sao long-lanh !)

Nhưng ăn-uống say-sưa cũng phải nhớ đến các người đi xa, tiếng hát vang lên như để gọi về : « Hãy về hết, đem cỏ về, đem ốc về, về ru cho người đẹp ngủ, về dan gùi cho nàng, về đem mỏ xinc tóc nàng, » v.v...

Ri hé tai tam só ré bot gah  
Ri hé tai tam só ré kah ar  
Ri hé tai tam mó mé tam to  
Ri hé tai tam sa só ré bar lo,

Đến lượt chủ nhà bước ra đứng cạnh đống lửa ngo (ngo = cây thông), cất tiếng hát, trong lúc mấy chàng trai đập trống, đánh phèn la, và thổi sáo. Đây



là lời mời các vị Thần Núi,  
Thần Rừng, Thần Đá, về uống  
rượu :

*Yang bô nóm Sôrlut  
Lu Pômpil  
Lot niu (1)  
Bô nوم Gungreh  
Bô nوم Gungrang  
Yang Gungkla  
La Gunggong  
Tong Bel  
O' Yang  
Bô nوم K'yah  
Brah-Yang  
Bô nوم Sôngras  
Lat niu  
O Yang ! (2)*

Và bây giờ muốn cho đàn  
trai, tài gái sắc được hưởng  
đầy-dủ hạnh-phúc, một chàng  
trai khác cất giọng ca, nhịp với  
tiếng đòn Kow'ao. Chàng kêu  
gọi Trời, Mây, Gió, Núi, các vị  
Nữ-Thần Brong-Mè-Yang trao  
cho các loài chim dem về cho

(1) *Lot niu* : về uống rượu

(2) *Yang* : ông Thần. Những  
chữ viết hoa là tên các ngọn núi  
ở Lang biang, Djiring...

nàng các thức ăn, « con chim  
chích-chòe dem về hoa, cỏ, con  
qua dem gạo, con sáo dem  
nước, dem về cho Jang Jirai » :

*O'n biap dó ur so'njang  
O'n piang dó ur Kónda  
O'n da dó ur bôrling  
tus dao ó K'Jang Jirai !*



Nhưng không khôi có một  
chàng trai khác ở sườn núi  
kia, buồn-bã không đến uống  
rượu mừng đám cưới của nàng.

Đáng lẽ nàng Jong Jirai là  
vợ chàng, vì chàng đã yêu say  
mê, nhưng tại chàng sao đó nên  
nàng tức giận, không yêu chàng  
nữa, mà yêu Y-Jang. Đêm nay  
nghe tiếng trống, chàng rầu-rỉ  
cất tiếng lên ca :

« Ai đánh trống ở nhà ai  
bên làng em, hối ai đánh trống  
ở nhà ai bên làng em ? » :

*(Chau di só, ngör duk ró duk  
tam hiu boum mi duk ró dung  
tam hiu boum ? )*

Chàng tra nước mắt, muốn  
khóc, nhưng rán ca lên cho  
gió nghe, để gió đưa lời than  
thở đến tai nàng :

— Không có em, anh buồn  
lắm, em ơi !

*An O yang mó ae !  
An O yang mó ae !*

Tiếng hát trầm trầm, lâm-ly,  
bay theo cánh gió...

Nàng Jong Jirai âu yếm gục  
đầu vào vai chồng, lặng-lẽ không  
nói gì.

Người chồng cũng nghe được  
lời ca vắng-vắng, nhưng làm  
thinh để rồi một tháng sau,  
chàng hanh diện hát một câu,  
để đáp lại người tình cũ tuyệt  
vọng của vợ mình.

Chàng lập đi lập lại hai  
ba lần :

« Nàng Yong Jirai bảo ta đi  
hai cho nàng trái cam, nàng  
thêm cam chua vì nàng có chửa !  
Vì nàng có chửa !

« Yong Jirai sur lot joë plae



*Kroach lang so to'hir bun*

*Khaé ! to'hir bun khaé !*

Rồi chín tháng sau, chàng lại  
hát câu khác, vừa hát vừa  
thổi sáo :

(Ai ơi, sáo ai đâu, thổi lên !

Để mừng cho Y-Den, con  
trai ta, nàng mới sanh)

Để mừng cho Y-Den con trai  
ta, nàng mới sanh).

*Cheng mboat kewao*

*Den sonan khaé kao klaw !*

*Den sonan khaé kao klaw !*

Hát xong ba lần, chàng cười  
lên một chuỗi cười vang dội cả  
góc rừng khuya... Rồi chàng lại  
thổi sáo.., rồi lại hát tiếp, say  
sưa dưới ánh trăng vàng :

*Chang mboat kewao !*

*Den sonan khaé kao klaw !*

*Den sonan khaé kao klaw !*

Y. TƯƠNG

THÀNH  
**BẮC - KINH**  
là công trình  
của một người  
**VIỆT - NAM**

**B**ÀO rằng chính một người Việt-Nam đã xây dựng thành Bắc-Kinh của Tàu, hẳn làm ngạc nhiên lắm người. Vì ai chẳng cho rằng mọi ngành học-thuật của người Việt là chịu ảnh hưởng của người Tàu. Nhưng, sự thật thì thành Bắc-Kinh quả là do một người Việt xây nên. Người Việt ấy là NGUYỄN-AN sang Tàu về đời nhà MINH vua ANH-TÔN, và làm quan Thái-Giám, triều Minh. Trong quyền « Kinh thành ký thắng » của ĐƯƠNG-SĨ-KÝ, một quan lại triều Minh có tiếng thời-ấy, có ghi thuật rành rẽ, cùng ca ngợi cái tài của Nguyễn-An trong công cuộc kiến trúc đại qui-mô và lộng lẫy ấy.

NGUYỄN-AN sao lại sang Tàu và làm quan bên nước ấy?

Trước kia, người Trung-Hoa phát minh ra cách chế tạo giấy, họ dấu vững độc-quyền, không cho người nước ngoài biết, cho mãi đến khi có cuộc chiến tranh giữa người Trung-Hoa và người Thổ-nhĩ-Kỳ. Trong số tù binh Trung-Hoa, có những người thợ làm giấy, do đó nghề làm giấy mới truyền sang Trung Á rồi dần dần, lan đi sang Âu. Có lẽ cũng do một trường-hợp tương tự, lúc nhà Minh chiếm lấy nước ta,

có bắt đem về Tàu một số người, nào nhà sư, nào thợ thuyền. Lúc ấy là đời Minh Thành-Tô, trước đời Anh-Tôn không bao lâu. Ông Nguyễn-An có lẽ ở trong số người bị bắt ấy, và cái tài của ông hẳn được người Minh chú ý và cất nhắc vào làm quan.

Thành Bắc-Kinh, trước đó xây theo kiểu-mẫu thành cũ của nhà Nguyên, nhưng các thê-thế chưa được hoàn toàn. Đầu tiên hiệu Chinh-Thống, vua Anh-Tôn mới hạ chiếu xây dựng nó lại cho hoàn hảo. Khi lệnh ban xuống, Công-bộ thị lang là THÁI-TÍN có lời tâu rằng công-cuộc tu sửa thành cho hoàn hảo, ít ra phải dùng đến mười tám vạn phu mỗ, còn phần phí tồn cúng rất to tát.

Vua Anh-Tôn nghe thế, chẳng giao công việc ấy cho bộ Công-núra, dùng riêng ông NGUYỄN-AN cho sung chức TÔNG-ĐỐC-CÔNG, đốc xuất quan Đô-đốc Ngô-Trung khởi việc. Ông Nguyễn-An chỉ dùng hơn một vạn lính đang tụ tập ở kinh thành để thao luyện, khởi sự từ đầu tiên hiệu Chinh-Thống (1436) đến năm thứ tư (1439) thì xong tất. Công trình ấy có những kiến-trúc như sau :

## THÀNH BẮC KINH

Nội thành gồm hai cung, ba điện, năm phủ, sáu bộ và các công thự, các ty. Ngoài thành, có cửa Chánh-Dương gồm một Chính-lâu và ba gian Nguyệt-thành-lâu, và tám cửa phụ mỗi cửa có một Chính-lâu và một Nguyệt-thành-lâu. Ở ngoài các cửa đều có một cái bi-lâu. Góc thành Tây có dựng một giác lâu. Bốn phía thành đều có đào hào sâu bao bọc trọn vẹn, hai bên bờ hào đều xây gạch. Trước kia, chín cửa đều có một cầu gỗ, giờ phá cầu gỗ xây cầu đá vào; dưới các cầu đều làm cổng nước, khiến nước trong thành hào, từ mé tây-bắc thành theo con đường vòng thành chảy qua phía đông, chui qua chín cầu chín cổng, đến mé góc đông nam thành rồi đổ ra cầu Đại-thông.

Khi đã hoàn thành, thành Bắc-

kinh trông rất rực rỡ, nguy nga, mọi người đều tán thưởng và thán phục tài người xây cất là ông Nguyễn-An. Với công tác ấy, ông có công to với triều Minh, ông rất được nhà vua trọng dâng và tín dụng.

Ông mất vào năm Cảnh-thái thứ tư (1453), vua nhà Minh rất thương tiếc. Tài của ông đã được sách sử Tàu ghi chép; lại bình sinh ông sống liêm khiết, không ham phú quý, nhà vua thường ban đồ vật cho, ông đều đem sung làm của công-nên người Tàu rất kính phục phầm cách của ông.

Để kết thúc bài này, ta có thể nói rằng: ở bất cứ ngành nào, nếu có hoàn cảnh cho ta thi thoả thì người Việt ta đều khiến kẻ ngoại quốc nể mặt, kiêng tài.



## \* KHÔN NGOAN

Có người hỏi nhà Văn Groucho Marx:  
— Tại sao anh cứ chạy theo đàn bà hoài vậy?  
Văn-si trả lời:  
— Chạy theo họ, họ mới không bắt được mình!

B. T.

Chung quanh một bài của giáo-sư  
BƯU-KẾ trong tạp-chí ĐẠI-HỌC, Huế

## Giặc Chày voi của Đoàn - Trưng mưu toan truất phè vua Tự - Đức như thế nào ?

\* NGUYỄN-QUANG

(Tiếp theo P.T. số 31)

### VUA TỰ-ĐỨC TỰ GIẢI OAN . . .

SAU khi dẹp được GIẶC CHÀY VÔI nổi dậy giữa kinh thành, nhớ tới, nhà vua đem lòng kinh khủng, nên để dịa lòng bá tánh dã ra dù rằng : « . . . Các Triều vương trước đều có dự trù xây lăng mỗi khi bắt đầu lên ngôi. Nay

Trâm, hay đau ốm, phải lo trước hậu sự. Triều thần, nhiều lần nhắc nhở việc ấy, nhưng Trâm chưa nhứt định. Thủ coi 19 năm ngồi trên ngôi, trong cung điện, các vườn Ngụ-uyển Trâm không lo sửa sang nơi nào cả, quý hổ ăn ở được thời thôi. Thậm chí trong cung nội có nhiều chỗ dột nát, Trâm cũng không thèm cho sửa chữa.

### GIẶC CHÀY VÔI

Vì một nỗi, Trâm sợ hao phí tiền của và lo sợ dân quân khổ cực.

Nói cho đúng, theo tục lệ xưa nay, bao giờ cũng vừa xây lăng và điện thờ. Song Trâm cho làm chung một lần, kéo hao tổn. Nếu xây lăng, thành linh Trâm băng hà, Triều thần, theo lẽ luật phải xây thêm điện thờ. Cho nên, Khiêm Lăng, tiếng nói rằng mới, kỳ thật, chỉ có 2 điện trước và sau.

Tại sao công việc kéo dài ra? Vì thiếu tài liệu vật liệu và giò to nước lớn, lụt bão, chờ Trâm mong muốn công việc xây cất được nhẹ công bót của, cho đỡ khổ dân quân... »

(Khởi công xây cất Khiêm Lăng tháng 9, Tự-Đức thứ 17 đến tháng 8, Tự-Đức thứ 20 — 3 năm — 1864 — 1867 dương lịch.)

Đây, chúng ta hãy nghe thêm nhà vua nói tiếp : « . . . Phàm những kẻ có tai để nghe, mắt để thấy, chắc thấy rõ lòng chân thành thương dân thương nước của Trâm. Nếu có lỗi hay không, thì sao che đậy được.

Còn những kẻ có bốn phận đứng trong nom công việc xây

cắt, tốt xấu thế nào, quả thật Trâm không được rõ, và cũng chẳng ai lâu cho Trâm hay biết. »

Đó, nhà vua đã tự thú nhận không hề hay biết những người dưới tay mình tốt xấu thế nào, làm khổ dân cách nào, trong khi xây cất Khiêm Lăng.

Thảo nào, công việc xây cất Khiêm Lăng làm khổ cực dân chúng, nhà vua không thấu rõ, thì làm gì nhà vua lại triệt thấu những thời cuộc quốc-tế?

Bởi thế, quân Pháp và quân Y Pha Nho đem binh chiếm lần đắt dai, nhà vua vẫn chưa chịu thôi việc giết đạo.

Trung-Úy Gosselin đã phê bình vua Tự-Đức, mấy lời như sau : « . . . Vua này (vua Tự-Đức) coi hờ như bị giam lồng trong cung cấm, chỉ được phép tiếp xúc với Hoàng thân và vài quan đại thần. Còn khi ra khỏi cung điện — đi săn bắn chẳng hạn — đi tề Nam-Giao, hoặc đi thăm lăng - tẩm của Tiên vương, hay đi tuần du, nhà vua đi tới đâu, già cả lớn bé, dân chúng đều phải tránh, các quan đều quì mopy, cúi mặt, không dám nhòm lên.

Vua như thế, làm gì có thể

chỗng lại chúng ta ? Nhà vua chỉ  
nghe thấy khò ở Cơ Mật Việt»  
«Việt-Nam trên đường suy  
vong » của Bùi quang Tùng)

### CÁI CHẾT KHẨU NGHI...

Cần lập lại một lần nữa,  
Hồng-Bảo là con trưởng vua  
Thiệu-Trị, lẽ tự nhiên, theo  
quát nước xưa nay, được lên  
ngôi báu, sau khi vua cha mất.

Ấy thế mà, sau khi vua  
Thiệu-Trị mất, Hồng-Niệm —  
con bà Từ-Dũ — con thứ  
được lên ngôi, xưng hiệu là  
Tự-Đức.

Sau khi vua Tự-Đức lên  
ngôi, một điều thắc mắc nhứt  
là Trương-Đăng-Quế được  
trọng dụng và được phong  
chức trước cao nhất Triều.

Điều đó có thể cho mọi  
người có quyền ngờ vực rằng  
dư luận cho rằng, Trương-  
Đăng-Quế thông dâm bà Từ-  
Dũ là đúng được phần nào.

Cứng như đồi nhà Trần,  
Trần Canh lấy bà Lý - chiêu-  
Hoàng đó vậy.

Ông Bùi-quang-Tùng (*Trăm  
Thương*) nhận nhận Hồng-Bảo  
là người hay chử nhứt, hơn  
Hồng-Niệm (Tự-Đức), mà lại

có óc tân tiến hơn.

Đúng như thế, sử chép, 2 ông  
Hoàng này đều là học trò  
của Tương-An quận công  
(TƯƠNG-AN) là con vua  
Minh-Mạng và chú của hai ông  
này).

Theo «Trăm Thương» của  
Bùi-quang-Tùng, Hồng-Bảo  
học giỏi, thức thời, giao du  
rộng rãi, thân thiện với các  
thương gia ngoại quốc, hoặc  
Hoa-kiều, Pháp, Y-pha-nho và  
Bồ-đào-nha... thường lui tới  
mua bán ở Huế và Đà-Nẵng.

Nhận thấy như thế, nên các  
Triều-thần lo sợ, mai kia, Hồng  
Bảo lên ngôi sẽ theo Tây mất ?

Hơn nữa, lúc này, các quan  
Triều-thần vẫn giữ lập trường  
bài ngoại, thiệt lòng tâng bao,  
nên mới có việc loại Hồng-  
Bảo ?

Hồng-Bảo cảm thấy bị truất  
phế là do Trương-Đăng-Quế,  
nên đã cùng Tôn-thất-Bật thành  
lập hội kín, cùng nhau mưu  
đồ đại sự. Cho người bí mật  
sang Xiêm và Cao-Miền xin  
viện binh, nhưng nửa chừng  
bị bại lộ.

Các người chủ mưu đều bị

đem ra xử cả.

Theo bản án, An-Phong-Công  
trở thành thứ dân, không thuộc  
Hoàng-gia, phải mang họ mẹ  
Tà Đinh tộc và bị xử tử.

Nghĩ tình huynh đệ, vua Tự-  
Đức tha chết, nhưng An-  
Phong-Công bị cấm cố.

Giả thuyết khác nói rằng  
Hồng-Bảo thất cỗ tư tử. Thiết  
là một cái chết khó hiểu.

Người ta không thể đề quyết,  
Hồng-Bảo tự sát được. Mà  
chắc chắn Trương-Đăng-Quế  
và phe đảng ông này ra lệnh  
bí mật giết Hồng-Bảo, hoặc  
nhà vua nghe lời siêm nịnh  
giết Hồng-Bảo.

(*Hoài Cổ Ngâm* của Bùi-u-Cầm,  
trang 12).

Bởi vậy mọi người đều  
không có quyền phủ nhận công  
cuộc ám mưu lật đổ ngai vàng  
Tự-Đức của Hồng-Bảo là :

a) Hồng-Bảo muốn tranh ngai  
vàng của em là Hồng-Niệm. Vì  
lúc này ông đang túc bực că  
một chế độ Triều-thần siêm nịnh  
đang nằm trong tay Trương-  
Đăng-Quế.

b) Hồng-Bảo thường thô-lô,  
muốn làm vua một ngày, để xử-  
tử Trương-Đăng-Quế cho hả dạ.

Xem sự căm hờn của Hồng-Bảo  
như thế, người ta đề quyết việc  
loại Hồng-Bảo là do Trương-  
Đăng-Quế.

c) Hồng-Bảo âm-mưu lật-dổ  
Tự-Đức và sau này vụ Đoàn-  
Trung đã nói lên cả sự-vụng-về  
của vua Tự-Đức trong việc trị  
nước.

d) — Nếu vua Tự-Đức quả  
thật em vua Thiệu-Trị, em Hồng  
Bảo, thì dù sao, Hồng-Niệm  
vẫn còn chút tình máu mủ  
thương anh minh ?

e) — Tại sao Hồng-Niệm lại  
không cho anh minh một chức  
tước trong Triều. Và, sau khi  
bị xử-tử, tha chết, giam lỏng,  
lại để cho Hồng-Bảo chết trong  
ngục ?

Đó là những điều đáng nói,  
để minh-xác cái chết khẩn-ghi  
của Hồng-Bảo và trình-bày lại  
cả chế-độ bất công của triều-dinh  
Tự-Đức.

**TRƯƠNG - ĐĂNG - QUẾ  
và TỰ-ĐỨC là hai anh  
em ruột ?**

Theo sách sử và những lời  
truyền khẩu, vua Tự-Đức là  
con Trương-Đăng-Quế thông-

dâm bà Tù-Dũ.

Có người cho rằng vua Thiệu Trị có 60 người con — cả trai lẫn gái — ít tuần du, thì việc thông-dâm nói trên, e không có.

Người khác lý-luận rằng, đã có tình thông-dâm, mặc dầu nhà vua không ra khỏi cung-điện, bà Tù-Dũ vẫn thi-hành được dê-dàng, mỗi khi Trương-Đăng Quế tự-do ra vào cung cấm.

Có kẻ lại nói rằng, Trương-Đăng-Quế và Hồng-Niệm là hai anh em ruột, vì 4 câu thơ như sau :

— Câu chuyện như thế này, vua Tự-Đức trong yến-tiết vui vầy với Triều thần tại vườn ngự uyển, khi ngài nhai miếng thịt, rằng cần phải lưỡi, nên ngài sinh các Triều thần, lấy đê tài — rằng cần lưỡi — làm thơ.

Trương-Đăng-Quế làm 4 câu thơ nho :

*Ngà sinh vi tiền cánh vị huynh,  
Nhữ sinh vi hậu cánh nan  
huynh.  
Từng cam vị khởi đồng quân tú,  
Hà nhân tương đồng cốt nhục  
tình.*

Tạm dịch :

Tại đê trước, ta là anh.

*Chú đê sau, sao chú làm anh  
được?*

*Miếng ngon bùi ngọt cùng nhau  
chia mồi phải.*

*Hà có sao lại cần lân nhau đê  
mà?*

Theo ông dư-luận kia thì rằng và lưỡi là anh em, là ám chỉ Trương-Đăng-Quế và Tự-Đức là anh em ruột đó.

Ghi lại đây để độc-giả phán xét, thực hư thế nào, còn đợi các sử gia trả lời.

Nhưng, theo thiên-ý chúng tôi, 4 câu thơ kia, có thể không phải của Trương-Đăng-Quế, mà là của một vị đại thần khác, sau khi đau đớn cảm thương cái chết của Hồng-Bảo, có ý mượn thơ, để nói lên những lời trách móc nhà vua không biết thương anh minh ?

### CAO-BÁ-QUÁT

Sử còn ghi lại, Cao-bá-Quát là một văn-nhân tài ba lối lạc trong thời, chỉ làm tới chức Hành-Tẩu bộ Lê, thì dù rõ phương pháp tuyển lựa nhân tài ra giúp nước của triều Tự-Đức là thất sách.

Tại cửa nội, vua Tự-Đức có

cho dán 2 câu đối như sau đây do Vua đặt ra :

*Thần khả báo quân ân.*

*Tử năng thừa phụ nghiệp.*

Nhin thấy, ông Cao-bá-Quát liền lấy bút ra viết dưới 2 câu đối đó, mấy hàng chữ : « Luân thường đảo ngược ». Như thế, theo thiên kiến chúng tôi nghĩ rằng, ông Cao-bá-Quát muốn ám chỉ cái chết oan ướng của Hồng-Bảo hay muốn nói, em lại được làm vua, anh bị loại, là luân thường đảo ngược ?

Ông Cao-bá-Quát lại sửa 2 vế ấy là :

*Quân ân thần khả báo  
Phụ nghiệp tử năng thừa.*

Bảo rằng vua Tự-Đức hay chữ hay thơ, khi làm ra không ai có thể sửa chữa được. Chó thơ của nhà vua lại bị Cao-bá-Quát sửa, thì hẳn nhà vua chưa toàn hay chữ vậy.

Vì những cái « ngỗ » của Cao-bá-Quát, nên vua Tự-Đức đem ra « trù » ông mãi, đê sau này, Cao-bá-Quát đứng lên phát cờ khởi nghĩa, chống nhà vua.

Dưới triều Tự-Đức, khắp nước đều có giặc giã nổi lên và

giữa kinh thành, Đoàn-Trung lại dấy binh công hảm thành nội, xô ngã Tự-Đức, phò UNG-ĐẠO lên ngôi, cho phù hợp tình thế mới.

UNG-ĐẠO về sau bị bắt buộc đổi mẫu tánh là ĐINH-ĐẠO, làm cho chúng ta sực nhớ tới BỬU-ĐÌNH cũng phải thay họ là TẠ-ĐÌNH.

### TƯƠNG - AN Quận Vương khóc nhớ HỒNG BẢO

Như đã nói ở đoạn trước, từ Gia long xuống Tự-Đức, mới có 4 đời, vua Tự-Đức đã viết lại nhiều trang sử đen tối nhất.

Trong nước, khắp nơi, đều có giặc nổi lên chống nhà vua. Bên ngoài, giặc Pháp và Y-Pha-Nho đem binh vào đánh chiếm lần đầu.

Theo Bửu Cầm (một người Hoàng tộc), trong bài tựa « Hoài Cố Ngâm » do ông chú thích, trang 4, có đoạn : « ... Hồng Bảo, học trò Tương An quận vương. Tương An quận vương húy là Miên Bửu, tự Duy Thiện, hiệu Khiêm Trai, thụy Cung Nghi, con thứ 12

vua Minh Mạng, mẹ là Hồ-An-Tân, người huyện Gio-Linh, tỉnh Quảng Trị (Trung Việt).

Quận Vương sinh ngày 19 tháng 4 Minh Mạng nguyên niên (1820 dương lịch) là cháu và thầy học của Hồng Bảo... Chú cháu và thầy trò Tương An coi Hồng Bảo là người bạn trung tri, đồng quan niêm xã hội mới. Khi Hồng Bảo bị hại, Tương An vô hạn đau thương, nguyện chết theo bạn theo cháu, để khỏi trông thấy cảnh đền bạt của nhân tình thế thái... »

Ông Bửu Cầm đã nói « Khi Hồng-Bảo bị bắt... », cũng đủ cho ta thấy rõ, việc âm mưu loại Hồng Bảo, và giết ông là do Trương Đăng Quế và Tự-Đức?

Nhưng, theo Bửu Kế (tạp chí *Đại Học* số 6 và 10) nói, vua Tự-Đức tha chết Hồng-Bảo, là rỗng lượng. Hai ông Bửu Cầm và Bửu Kế đều là người Hoàng Tộc, nhưng nói tới cái chết của Hồng Bảo thì Bửu Cầm khách quan. Còn Bửu Kế lại chủ quan.

Ung-Đạo mang họ mẹ là Đinh-Đạo, về sau, bị giết

và nhà vua cho lùng bắt người con Đinh-Đạo tại nhà ông Phò-Mã Nguyễn-Đinh-Tứ.

Không giết Thê-Cúc (vợ Đoàn-Trung, con gái Tùng-Thiện-Vương), thì nhà vua vẫn chưa hẳn rỗng lương.

Có phải nhà vua, hay phe Trương-Đăng-Quế với bà Từ-Dũ, theo thiên ý chúng tôi, muốn bưng tận gốc dòng giống Hồng Bảo một cách khéo-léo, kéo sau này, sanh ra nhiều hậu hoạn làm mất ngôi báu của mình đó chăng?

Tập *Hoài-Cô-Ngâm* của Tương An, trang 5 có những câu thơ :

*Cơ chi cõ đá ba sinh,  
Dập sầu láp thẳm cho đành dạ nhau.  
Mở quyền vàng truóc sau gác ghé,  
Chanh ngàn xưa nhô kẽ tri-ám.  
Xiết than, khóc tủi buồn thẳm.*

*Tiếng tiêu Ngũ Tứ khúc  
cầm Ung môn*

(TƯƠNG-AN QUẬN-VƯƠNG)

Bửu-Cầm bình. — Rồi cứ theo giọng của kẻ bắt đắc chí ấy, tác giả lần lượt dẫn ra những điển tích về các bậc trung lương xưa, vì bị hạnh thần đố kỵ phải chịu tội tình oan. Có lẽ lúc đó, vua Tự-

Đức đã soi viễn Tương-An, như Sở-Hoài-Vương từ bỏ Khuất Nguyên, khi người bị đại phu Cận-Thượng dèm pha...

Bửu-Cầm tiếp theo : «... Tương-An thương nhớ Hồng-Bảo chết oan. Để thương nhớ, Vương đã làm ra tập *Hoài Cô Ngâm*, cho ta nhớ tôi câu chuyện Bá Nha đoạn tuyệt đường tor, khi nghe Chung-Tử-Kỳ đã thành người thiên cổ. Cao-Tiệm-Ly ôm cây đàn trúc sang đất Tần, để mong rửa hờn cho liệt sĩ Kinh Kha...» (Hoài Cô Ngâm trang 6, 7).

Bửu-Cầm khi ghi lại cái chết oan của Hồng-Bảo, đã nói lên cả chính sách độc tài của một triều đại, với một khát quản hoàn toàn khác hẳn Bửu-Kế.

### HỒNG-BẢO SỬA SOẠN SANG SINGAPORE ĐỂ CẦU VIỆN NGƯỜI ANH

Xét ra, Hồng-Bảo cầm túc không được lên ngôi thì ít, nhưng túc giận cả một chế độ bắt công đang để cho Trương-Đăng-Quế lộng quyền thì nhiều.

Trong một lá thư riêng gửi cho giáo sĩ PELLERIN, Hồng-Bảo cam kết, khi lên ngôi, sẽ ngưng hẳn việc cấm đạo.

Chúng tôi xin nói, đó là một việc thực thời của Hồng-Bảo.

Cuối giêng người bắt được Hồng-Bảo đang bị-bị xuất-ngoại, qua Tân-Gia-Ba cầu người Anh viện-tro.

Một chiếc tàu cập bến đợi đưa ông sang tàu lớn, để xuất-ngoại. Trong chiếc tàu này có khí-giới, lương-thực. Nhưng, việc này bị bại-lộ, Hồng-Bảo toan tự-tử.

Vua Tự-Đức đã tha Hồng-Bảo và hứa sẽ bao bọc anh toàn vẹn, thì tại sao lại để anh chết trong ngục?

Theo lá thư của Galy đề ngày 15-1-1852, tạp chí *Les annales de la propagation de la foi*, bộ XXV, 1853 những trang 35, 38 nói rằng : «... Hồng-Bảo không có ý dành ngôi em. Nhưng, lại muốn được làm vua một ngày, để giết Trương-Đăng-Quế cho hả dạ...

Nếu đúng như thế, Hồng-Bảo đã cầm-túc cả một chế-độ lối-thời rồi.

Giáo-sĩ Pellerin, trong một bức thư viết năm 1854 (*Les an-*

nales de la propagation de la foi, bô XXVIII, năm 1856, những trang 114—117, cho một vài chi tiết : «... ông Hồng-Bảo bị kêu án tử hình, tuy được nhà vua tha nhưng bị tống giam. Ông Hồng-Bảo không chịu nỗi, bèn xé mùng ra thắt cổ chết. Nhà vua cho chôn cất không có nghi lễ. Thi hài ông bỏ trong quan tài đơn-sơ và hạ xuống một cái huyệt tầm-thường, lấy đá và đất đắp lại. Theo tục lệ xưa này, mai táng cách ấy là sỉ-nhục người chết.»

Nhà vua sợ lòng dân hoang mang, giả nhân giả nghĩa tha anh, nhưng rồi anh lại bị giết oan. Tại sao Đinh Đạo lại bị giết và cả nhà bị xử tử?

Tại sao Đoàn-Trung, chủ động trong việc lật ngai vàng, mà vợ lại không bị giết, để rồi về sau bà phải tự-tử?

Tuy rằng, bản án do Hội đồng nhiếp-chánh xứ. Nhưng nhà vua có quyền can-thiệp tha cho Đinh-Đạo và cả gia đình cháu mình, mới gọi là rộng lượng.

Tại sao nhà vua lại làm ngơ, để cháu và gia đình phải bị tử

hình một cách thương tâm?

Đứa con của Ưng-Đạo còn nhỏ dại, biết gì lại bị bắt, nên quan đại thần Trần-tiễn-Thành phải bị giáng chức.

«... il fut rétrogradé d'un degré pour n'avoir pu en sa qualité de ministre de la guerre, découvrir l'enfant Đinh-Đạo...»

(Tiểu sử Trần-tiễn-Thành do Đào-duy-Anh viết).

Bưu-Kế nói : «... vua Tự-Đức không phải một ông vua độc tài chuyên chế như người ta bảo, là phần đông công việc đều do đình thần quyết nghị. Còn nếu quả là một vị vua độc tài, tại sao khi bắt được giặc, thì chém đầu, hà tất phải thanh minh làm gì cho mệt...»

Ông Bưu-Kế nói như thế cũng phải, nhưng theo ý chúng tôi, vẫn chưa phải chút nào cả. Bởi chưng, dù mau dù chậm, thế nào Đoàn-Trung cũng phải lên đoạn đầu dài, thì việc đem Đoàn-Trung ra chém liền, khi bắt được, chưa nên làm vội. e sợ công luận hoang mang, buộc nhà vua phải tự minh oan đó.

Qua những lời minh oan của vua Tự-Đức, người ta thấy rõ, nhà vua đã vụng về trong

việc giữ nước.

Hơn nữa, không phải chỉ một việc xây cất Khiêm-Lăng khổ cực, mà Đoàn-Trung mượn có, để khởi nghĩa chống nhà vua, mà cả một trang lịch sử đen tối nhất — đổi nội và đổi ngoại — khiến cho toàn dân đem lòng phản uất, để rồi khi Đoàn-Trung đứng lên, mọi người đều theo vậy.

Khi đem Đoàn-Trung ra hỏi cung, Trung nói rằng : «... vì nhận thấy Ưng-Đạo tướng mạo khôi ngô, nên phò lên ngôi, để nhờ hưởng lộc cả...»

Câu nói của Đoàn-Trung, nghe qua, rất chất phác, nhưng bao hàm một ý nghĩa lớn lao. Nghĩa là Đinh-Đạo còn khôi ngô hơn Hồng-Niệm (Tự-Đức) còn khôn ngoan, còn thông minh, còn hiểu thời thế hơn Tự-Đức.

Vua chỉ ngồi trên ngai vàng, để xem tâu sớ, các quan tha hồ

nói khoác lác, lập phe đảng bưng bít những điều ai oán của dân.

Khắp nơi trong nước đều có giặc già nổi lên. Ở ngoài giặc Pháp và Y-pha-Nho nã súng chiếm lần đắt đai.

Hỏi nhà vua như thế, làm sao không có Đoàn-Trung được?

Sống giữa thời ấy, nếu không có Đoàn-Trung, chúng tôi tin chắc, sẽ có Đoàn-Trung khác đứng lên khởi nghĩa vậy.

Thế nên, người ta thấy CAO-BÁ-QUÁT, một văn nhân lỗi lạc sanh ra không gặp thời may vận đỗ, làm nên sự nghiệp công ích lợi cho nước non nhà, thì đã rõ cái chế-độ Tự-Đức ra sao rồi.

Cứ xem mấy lời của nhà vua & đoạn trước, phê vào sớ tưống Hoàng-kế. Viêm gởi về xin binh tiếp viện, dù rõ quan-niệm vị kỵ của nhà vua chỉ lo cho «mẹ con Trâm».



## ★ TÍNH KHIÊM NHƯỜNG

Nhà văn-hào Pháp Henry de Montherlant nói :

— Tính khiêm-nhường đáng khen thật, nhưng nó chỉ là một tính tốt, chứ không phải là một sức mạnh.

(La modestie est une vertu, ce n'est pas une force).

★ THƠ ★

## Con

### chim sẻ

Nó bắt đầu  
sóng đời bơ vơ  
lặng lẽ  
Nó bay từ núi đồng  
qua sông bể  
Thu đi  
rồi thu về  
Thu đi  
rồi thu về  
Ngày nó nghe  
lá vàng kẽ lẽ  
Đêm  
tiếng than dun đẽ  
Nó từ chối  
Nó hodic nghi  
mọi cuộc sống tập thể  
Nó THUỐNG  
cuộc sống lẻ thê  
YÊU  
những ngày buồn tẻ  
Rồi một ngày kia  
(nó không ngờ như thế)  
khi nó qua một quang rường  
một quang rường vắng vẻ

Nó gặp  
Lão Diều Hâu  
(mà nó cho là Chúa Tể...)  
Nó run sợ  
nhìn những nanh vuốt khoẻ  
(những khí giới sát sinh thật đê)  
Nó tính thoát thân  
Nhưng  
Lão thật lẹ  
Võ được ngay lấy nó  
mà cẩu xé  
mà cẩu xé  
mà cẩu xé  
(tuy miếng mồi quá béo)  
Nó quắn quại  
trong xơ xác máu me  
trong chiếc mồm ngao nghẽ  
Nhưng nó chợt hiểu  
Nó kêu thật khẽ  
(tiếng cuối cùng):

— Mẹ!

NGUYỄN ĐÌNH GIANG  
(DALAT)

## TÂN ĐÀ

# Nguyễn-khắc-Hiếu (I)

\* Giáo-sư NGUYỄN-VĂN-CỎN  
(Paris)

LẦN đầu tiên ở Pháp,  
ngoài các lớp học chuyên  
ngữ, người ta làm lễ truy-niệm  
nhà Thi-hào Nguyễn-khắc-Hiếu,  
chứng tỏ rằng « Hội Thân-thiện  
Pháp-Việt » vẫn tôn-kính các giá  
trị tinh-thần và học-thuật của  
hai nước chúng ta.

Nguyễn-khắc-Hiếu thuộc về  
Thi-phái nho-gia đã được cầu-tạo

ở Việt-nam trong hai-chục thế-kỷ  
Văn-học. Nhờ mười (Thế-kỷ  
Độc-lập (907 — 1884), Thi-phái  
Nho-gia đã dần dần thoát-ly

(I) Thuyết-trình trong đêm Dạ  
hội kỷ-niệm Tân-Đà tại Đại-  
học xá Paris, do hội Amitié  
France-Vietnam tổ-chức.





ra khỏi ảnh-hưởng Trung-Hoa. Nó đã tự rèn luyện lấy một văn-chương riêng biệt, vững chải, mặc dầu phải dùng các diền-tích, hình ảnh và lối hành-văn của các sách cổ-diền Tàu, như quyển *Thi-Kinh* của Khòng-Tử chẳng hạn.

Xây dựng căn bản trên một gia-tài quốc gia dồi-dào phong phú, và nhờ khả-năng sáng-tác truyền-thống của dân-tộc, Nho-phái đã ngự-trị trên Văn-dân Việt-Nam cho đến khoảng năm

1920, và đã sản-xuất rất nhiều kiệt-tác.

Nguyễn-khắc-Hiếu, con một ông Án-Sát, đã học chữ Nho thông-thạo dưới sự dạy-dỗ của người anh là Đốc-học Nguyễn-tài-Tích, nhưng ông thi rớt tại Nam-Định năm 1912. Đồng thời, Hán học bị bãi bỏ, thay thế bằng chữ « Quốc-Ngữ », và Nguyễn-khắc-Hiếu xoay sang nghề viết báo. Ông chủ-trương kế tiếp tạp-chí *Hữu-Thanh* và *An-nam tạp-chí* (1921 và 1931). Làm báo bị lỗ lả, Nguyễn-khắc-Hiếu chuyên về Văn-Thơ nhưng cảnh nghèo túng đã ảnh-hưởng rất nhiều vào sự-nghiệp của ông. Tính khí-khai, ông ít giao-thiệp với người đời và sống trong cô-det của nghèo-nàn và những ào-mộng.

Cho nên THƠ CỦA NGUYỄN KHẮC HIẾU HOÀN-TOÀN LÀ THƠ NỘI-TÂM, lòng trong những hình-ảnh trừu-tượng, còn cảnh ngoại giới đối với ông chỉ làm khung cảnh cho sự phát-triển tâm-tinh và trí-óc của Thi-sĩ mà thôi.

Trong cảnh cô-det, Nguyễn-khắc-Hiếu còn làm quen với một thế-giới khác, thế-giới say. Ông

cũng muốn như Lý-thái-Bạch làm bạn với bao rượu túi thơ, và do đó nảy ra đôi phần ngông-nghênh nữa.

Chúng ta có thể toát ra vài trạng-thái của cá-tính Tân-Đà, và tìm ra các nguồn thi-hứng của Thi-sĩ:

#### a) NGUYỄN-KHẮC-HIẾU NHÀ THƠ HOÀI CẢM:

Cũng như các nhà thơ danh who ở thời đại ấy, ông nhớ tiếc dĩ-vãng, lịch sử độc lập quốc gia, trong những bài « Bức đư đồ rách », « Con Tàu Việt-Nam » « Thè non nước ».

« Nước non năng một lời thơ,  
Nước đi đi mãi không về cùng  
non »

#### b) NGUYỄN-KHẮC-HIẾU NHÀ THƠ SAY:

Ta nhận xét một cách lý thú rằng trong những thơ say của TẢN-ĐÀ, người đã hoàn-toàn cảm hứng theo thi-vị thần tiên mà quên cái « hình phè du » trên trần giới :

« Rượu thơ mình lại với mình  
Khi say quên cả cái hình phè-du,  
Trăm năm thơ túi rượu vò,  
Nghìn năm thi-sĩ tửu-đồ là ai ? »

### c) NGUYỄN-KHẮC-HIẾU, NHÀ THƠ ÁI TÌNH

Ái tình của Tân-Đà chỉ là một ái tình riêng biệt của ông với những tình nhân không quen biết, những người đẹp của thời xa xưa như Chiêu-Quân và Tây-Thi, hoặc những bóng dáng thuở tha của một cô hàng bán rau, một cô gái hái lá dâu trên một bờ sông, v.v

« Bình bồng mặt nước chân mây  
Đêm đêm sương tuyet, ngày  
ngày nắng mưa  
Ấy ai bến đợi sông chờ  
Tình kia sao khéo hưng hờ với  
duyên »

Cho đến những ngày tàn, thơ của Tân-Đà vẫn được truyền tụng trong dân-chúng. Lý do là thơ ấy đầy màu sắc và hình-ảnh. Lời thơ giản-dị, tự-nhiên, thích hợp với trí tưởng tượng văn-hóa của dân tộc.

Năm 1940, Tân-Đà từ biệt cõi trần, không tiếc, không hận. Tuy bị ám ảnh bởi cuộc đời ngắn-ngủi, mọi vật vô thường và kiếp người đau khổ. Nguyễn-khắc-Hiếu vẫn đem hết thân-thể của mình mà dâng lên xứ sở.

(TÂN-PHONG lược dịch)

## Thơ PHAN-KHÔI

### Chơi Thuyền sông Tân-Bình



Lời người chép lại.— Bài này, Thủ  
tôi làm năm 1930, nhân một hôm buồn  
bực đi chơi với người bạn trên con  
sông « Tân Bình » thuộc vùng Cà mau.

PHAN THỊ MỸ-KHANH

Eo đất vắt rừng già ra nước,  
Thành con sông xanh biếc dài ghê !  
Khỉ ho cò gáy tư bè,  
Ta đem thân đến chốn này làm chi ?  
Nhỏ từ trẻ gian nguy từng trái,  
Bước giang hồ bước mãi chưa thôi.  
Mảnh thân còn chơi với đồi,  
Hiềm nghèo là bạn chơi với là nhà.  
Cánh hiu-quạnh, có ta có chủ,  
Băng không ta chẳng phụ Hóa-công.

Về ra cái cảnh lạ lùng,  
Làm cho cợp biển cá đồng hay  
sao ?  
Xuồng ba lá đâu nào chàng Thồ,  
Rượu để mang theo mồ lunge bầu.  
Mút chàng trước, lái ta sau  
Mái cheo khoan nhặt con trào  
ngược xuôi,  
Bóng chiều nhuộm lau mùi vàng  
ú, Khói, nước, trắng, mây búa lung  
chừng.  
Vách lau, rẽ khói tung tăng,  
Trên trời dưới nước bên rừng  
giữa ta.  
Lô tát lá xù xù trong ngút,  
Chợt thuyền con vùn vụt ngang  
giòng,  
Nguồn đào có phải đây không ?  
Vùng Lương - sơn phảng phất  
cùng là đây.  
Vùng ác lặn, chòm cây đèn sẩm,  
Vào càng sâu càng lầm vẻ u  
Rặng dừa lướt gió vi vu,  
Chim về ồ thốt, vượn ru con  
chuyền,  
Bóng cái sạt, mái truyền hùm vọt,  
Sáng lập loè ngọn đuốc ma trời,  
Ó vùng dây, khỉ reo cười,  
Trăm yêu ngàn quái nhè người  
mà trêu.  
Sạt dằng mủi, mái cheo toan đánh  
Lái phắt ngang, đường tránh con  
nàn,  
Ủy kia, rắn hổ phùng mang,  
Vượt sông, rẽ sóng băng ngàn như  
tên.

Vụt đáy nước trồng lên cây trụ,  
Hắn đáy rồi cá său quých đuôi.  
Trăm cái sợ cướp cái vui,  
Tôi đành chẳng tiện muốn lù  
chỉn khôn..

Sờn tóc gáy, bồn chồn tắc dạ,  
Vững tay chèo nắn ná hồi lâu.  
Vùng trắng như hẹn hò nhau,  
Trôi lên mặt biển đợi vào gầm  
hang..

Gợn nát bóng, cá vàng dồn nước.  
Lá lật sương, chim bạc đeo cánh..

Xa trông rừng thắt khung xanh,  
Sông phơi giải lụa trắng tinh mờ  
màu..

Rở muôn tượng như chào lat  
khách,  
Lặng một chiều, đường trách lẩy  
nhau..

Cánh sao biển đổi quá mau,  
Rõ hai thế giới trước sau nửa  
giờ..

Cánh đổi cảnh những ngò mộng  
mị..

Hoặc là do tâm lý mà ra,  
Tầm u bước đã quá xa,  
Canh khuya trắng lặng liệu mà  
về đì..

Xoàng hơi cúc khì khì cười mệt  
.

Người như rõ biết ý ta,  
Thì nồng chén rượu mà ca khúc  
nầy.

PHAN KHÔI

(Tiếp theo kỳ trước)

## TÌM EM

**B**ỐN năm sau, giữa một mùa thu gió nhẹ nhè thổi Gustave già nhà lên Ba-lê để tiếp-tục cuộc học vấn. Chân ướt chân ráo nơi kinh-thành, cậu trai 19 ấy đã nghe theo tiếng gọi của tình yêu, đến phố nàng ở để mong tìm lại một bóng hình xa-xôi.

Ngang cửa kính nơi hiệu tạp hóa đường Ri-so-li-or, Gustave nghe thấy quả tim đập rộn ràng, chàng tưởng tượng bóng người thon thả của Elisa đang đứng trong hiệu. Chàng cúi xuống vò cột lại giày giầy, mắt liếc nhanh vào tiệm. Nhưng đau đớn làm sao, qua đám người rộn-riп, Gustave không sao tìm thấy hình ảnh của người yêu.

Vài ngày sau, trong một rạp hát, chàng thanh-niên si-tình thoáng thấy bóng Maurice Schlesinger. Chàng liền nom theo, nhưng tim chàng bỗng se lại : một băng đen — biểu hiệu sự tang-tóc, đã được Maurice tung-kính mang trên tay và

# NHỮNG CUỘC TÌNH DUYÊN SAY-MÊ, ÈM-ĐẸP CỦA VĂN - NGHỆ - SĨ XƯA - NAY

## Mối - tình h tuyệt - vọng

CỦA



VĂN-HÀO  
G. FLAUBERT

\* TRÚC-VIỆT

VĂN HÀO G. FLAUBERT

suốt đêm hát, chàng không thấy Elisa đâu cả.

Như vậy, phải chăng là Elisa đã chết, một cái chết mà chàng không được hay biết ?

Thế là suốt những ngày hôm sau, Gustave cứ lang thang khắp hè phố, lòng mang nặng một niềm tang khôn tả.

Nhiều lúc nhìn nước sông Seine cuồn cuộn chảy, chàng đã muốn trầm mình để mong rủ sạch bụi trần duyên, để theo người chàng yêu qua bên kia thế giới, nhưng rồi chàng lại thôi.

Ngồi xuống một chiếc ghế đá, cạnh bờ sông, chàng bỏ phờ suối đêm, nhiều khi lệ tràn ướt cả đôi má thanh-xuân.

Sáng sớm hôm sau, lòng định-tĩnh hơn, Gustave mạnh dạn bước vào hiệu Schlesinger gấp gáp bán hàng, chàng trình trọng hỏi :

— Xin lỗi ông nhé, ông có thể cho tôi biết ông Schlesinger mang tang từ bao giờ không ?

Gã bán hàng im lặng giây lát, rồi như chợt nhớ ra, mới đáp :

— Gần một năm rồi...

— Cơn bệnh có trầm trọng, dai dẳng không ?

— Đúng thế...

— Thời gian qua chắc ông ta cũng khuây khỏa nỗi lòng chứ ?

— Phải. Có gì linh-nghiệm hơn là liều thuốc của Thời-Gian ? Nó xóa mờ tất cả những gì thân yêu nhứt, đau đớn nhứt.

— Bà nhà có trỗi trăn gì lại không ?

Gã bán hàng trổ mắt nhìn Gustave :

— Ông hồi lạ quá ! Bà ấy có chết đâu mà hòng trỗi với trăn chứ ?

— Vậy chứ năm vừa qua, ai đã chết ?

— Như thế là ông làm to rồi. Băng tang mà ông chủ đã mang là để tang cho ông cụ thân-sinh của ông ấy...

Gustave không chờ gì hơn... Chàng cúi đầu chào gã bán hàng, bước ra ngoài, lòng thơ-thới, trong khi gã bán hàng run vai, lầm bẩm :

— Mấy cha nghệ-sĩ quả thật là kỳ cục ! Người ta bảo họ sống ở một thế giới khác cũng là phải.

THẢM TÌNH TRONG ĐÊM TỐI

Vào tháng 10 năm 1843, Gustave cùng anh là Achille đi trên một cỗ xe ngựa từ cầu Andemer trở về nhà. Ngồi bên cạnh Gustave là ông cha hiền lành dễ mến.

Xe chạy ngon lành trên khoảng đường trống, gió mát thổi hây hây. Ngồi trên xe hai anh em Flaubert không trao đổi nhau một lời nói nào. Đúng ra kể từ vài tuần nay Flaubert đã tỏ ra âu sầu, biếng ăn biếng nói.

Bỗng nhiên, trong cái im lặng của đêm khuya, vang lên tiếng lạc ngựa rồn rồng, tiếng vỏ câu gập ghèn, tiếng bánh xe nghiền sỏi. Lâu lâu, lại có tiếng hò hét của anh phu xe để cho ngựa phi nhanh hơn. Đoàn xe vượt ngang cỗ xe của Flaubert rồi khuất dần.

Flaubert chợt rú lên một tiếng rồi lịm dần giữa sự kinh ngạc của cha và anh. Achille lật đật gò cương ngựa lại, rút dao ra cắt một nhát thật mạnh vào tay Gustave. Một giòng máu bầm từ

vết thương chảy ra và Gustave lần lần hồi tỉnh. Năm ấy Gustave vừa được hai mươi hai tuổi và lần đầu tiên, cậu đã bị trúng phong. Giây thần kinh sớm bị căng thẳng đến tột độ vì một mối tình lâng man và vô vọng đã đến lúc hao mòn.

Rồi sau đó, chúng kinh phong lại tái phát nhiều lần khiến Gustave phải bỏ sự học nhiều tháng trời để tĩnh dưỡng.

Năm trên giường bệnh, lần tay tính lại, thì đã tám năm qua rồi kể từ buổi mai chàng gặp nàng trên bãi biển Trouville. Suốt tám năm ấy, nào chàng đã thu được kết quả gì trong con đường tình ái khúc khuỷu? Thế mà chàng vẫn yêu, yêu một cách vô vọng để rồi phải ngày đêm sống đau khổ âm-thầm; thảo nào cảm xúc của chàng không phát sinh bịnh cho được?

Nhiều phen, chàng cố xua đuổi ám ảnh, nhưng chàng vẫn không thành công. Chàng đã định thay thế hình ảnh xưa bằng

những ảnh hình mới, song le, tim ai khác một chữ tình, thì tim chàng cũng một chữ tình khác theo. Càng ngày càng sâu đậm, chàng cố tìm một vài nguồn an-ủi, nhưng thất vọng vẫn là thất vọng.

Mãi cho đến khi bệnh kinh phong phát lên dữ dội, bất ngờ,

trong thâm tâm của chàng trê ấy mới xuất hiện một vài thay đổi. Biết là chàng đã lỡ làm, Gustave định rời hẳn tháp ngà để trở về với thực-tế. Chàng cố đẩy lui tình xưa vào dĩ-vãng, không mơ tưởng đến nó nữa, nhưng dù chàng cố tâm cách mấy, quả tim chàng vẫn còn rỉ máu đôi giòng.

MỘT MỐI TÌNH VÔ VỊ

Ba năm sau, nhân khi viếng thăm một người bạn làm nghề điêu khắc, Gustave tung-tung đã gặp được một người bạn lòng mới. Với Louise Colet, chàng đã sống êm đềm suốt mấy năm trời.

Lúc đầu cuộc tình duyên giữa Gustave và Louise cũng thơ-mộng lắm. Nhưng lần lần, các sự bất đồng-ý kiến xuất hiện và đôi uyên-trương này đã phải nhiều phen trải qua sóng gió ba dào. Họ quen nhau vào năm 1846 để rồi chín năm sau (1855) họ xa nhau, sau một cơn cãi vã. Gustave đã chán hẳn những tính quá lố của cô nhân tình khá đẹp kia.

Thật ra, trước khi gặp Gustave, Louise cũng tập-tành bước vào làng văn, nàng được nhiều người chú ý không phải nhờ văn nàng dệt gấm thêu hoa mà vì thời ấy ở Pháp rất hiếm nữ-sĩ. Rồi nàng lại day sang làm chính-trị, một loại chính-trị trở cờ theo lối đàn bà. Lúc phục-hưng để quyền, nàng ra mặt bênh vực để chế rất hăng hái cũng như sau đó, nàng lại quay bút-binh vực nhiệt-liệt chế-dộ cộng-hòa. Lúc Nã-phá-Luân đệ tam thành-công sau cuộc đảo-chính, nàng cũng là một kẻ binh-vực chế-dộ ấy để rồi sau khi Nã-phá Luân bị lật đổ, nàng không ngượng mồm mặt sát kẽ dà roi

khỏi vũ đài chính-trị.

Louise còn quá quắc hơn, nhứt là khi bị địch-thủ dùng ngòi hút chẽ diều nàng. Một hôm nàng rút dao ra định tìm địch thủ để rửa vết hận máu. Dù nàng không đâm trúng kẻ thù, nhưng mưu định bắt thành ấy đã gây ra một phản-ứng mãnh-liệt.

Riêng Gustave Flaubert, nếu chàng không thoả mãn vì tính tình hung hăng của cô nhân tình ấy, chàng cũng phải nhận ra trên phương diện xác thịt, chàng đã tìm được một vài an ủi. Có lúc chàng ngõ rẳng tâm hồn chàng đã được giải phóng sau bao năm đau khổ nỗi.

Nhưng, nếu xác thịt chàng lảng xuống thì trí óc của chàng lại thêm đau khổ. Vốn giàu tưởng tượng, nên nàng dễ dàm ra ghen tuông. Và mỗi lần nàng nỗi ghen lên là nhất định cả hai có cãi nhau, Louise lại

càng quá lầm vì nhiều lúc nàng ghen cả bóng người xưa.

Nhiều lần chàng phải thanh minh với nàng là : vết thương lòng xưa không còn rỉ máu nữa, là câu chuyện tình cũ chỉ là một câu chuyện tình của một chàng thanh niên 15 tuổi, mà chàng thanh niên ấy dường như đã chết rồi. Chàng giờ đây như một người khác nhiều khi có quay lại nhìn về quá khứ cũng là để nhìn một Gustave kia đã chết lim. Cuộc đời xưa cũ đã chết từ lúc chàng được hai mươi hai tuổi.

Những lời nói trên, chàng đã thú thực với nàng khi chàng mới gặp nàng. Còn gì rõ ràng hơn ? Năm hai mươi hai tuổi, chàng đã trót yêu, một mối tình yêu sâu xa, thắm thiết, một mối tình mà suốt đời chàng không sao tìm được một mối tình thứ hai.

### Bóng người bên nhà thờ La-Mã

Ngày thứ ba của tuần lễ chân bên thành La - Mã, sau thánh, năm 1851, Flaubert dừng một cuộc du - hành qua

suốt cả vùng cận đồng. Sau bao ngày chung đụng với các nền văn-minh xa lạ và cổ-kính, óc tưởng tượng của Flaubert càng tăng thêm. Trước sự đổ nát ái-điều-tàn của thành Carthage, Flaubert đã cảm-xúc mạnh và sau đó quyền Salammbo đã ra đời, để tiểu-thuyết hóa mối tình sâu đậm của chàng đối với Elisa.

Buổi trưa ấy, Flaubert đã đi bộ hàng giờ trong thành La-mã thành kính, chàng để chân vào giáo đường SAINT - PAUL HORS - LESMURS, nơi thanh-tịnh mà lòng chàng có thể cởi mở. Đây đó trong giáo đường đầy bóng người đang quỳ gối trước pho tượng Đức Mẹ tắm trong ánh-sáng màu tím.

Bóng nhiên gần nơi chàng đang đứng, chàng bỗng thấy bóng một người đàn bà. Đó là một thiếu phụ mặc áo choàng đỏ với suối tóc huyền buông xõa ngang lưng. Mặt nàng tím trong ánh sáng màu tím và trán nàng một màu ngà ngà. Trước nàng là một người đàn bà khác mặc toàn đen, một bóng sẩm trong ánh chiều sấp tắt.

Rồi cả hai đứng lên, lặng lẽ đi như hai bóng ma. Flaubert

cảm động trước dáng đi dịu-dàng của người đàn bà trẻ tuổi. Và trong một lúc mất tự-chủ, chàng dờ hai tay ra toan dón lấy nàng nhưng chàng bỗng trồ mắt. Nàng đã biến mất như hơi sương buổi sáng.

Flaubert từ từ ngồi xuống ghế và lòng khẽ hỏi lòng bóng ấy là ai ? Và ai mới có mảnh-lực khiến lý-trí của chàng bị mù-quáng đến đỗi chàng đã toan ôm nàng vào lòng ?

Phải chăng đó là một ảo-tưởng ? Một ảo-tưởng có hình-dáng quá u rô-rêt. Chàng nhớ rõ lúc ấy chàng còn thức và chân chàng vẫn còn bám vững trên mảnh đất này... Nếu chàng có thể chịu ánh-huống uy nghiêm của giáo-đường thì ánh-huống ấy vẫn không thể làm chàng một phút trở nên điên dại.

Chàng đứng dậy, bước đi vài bước. Bên ngoài, cách chàng độ hai thước, lú trê nhìn chàng một cách lật lùng rồi lại tiếp tục nô đùa. Ánh sáng bên ngoài làm chàng lóa mắt, chàng bước gần lú trê mà không hề thấy chúng. Chàng nhìn quanh cố tìm một bóng người vừa xuất hiện. Trong đám người đến dự lễ, chàng không tài nào tìm thấy

bóng người là lùng áy. Trong rừng người của thành La-mã, làm sao chàng tìm cho ra một bóng lè loi?

Chàng biết làm sao hơn là đành phải chịu thua Định-mệnh? Và sự bí mật & giáo đường La-mã lại bí mật hơn bao giờ cả.

### Trên bờ xưa

Vào mùa hè năm 1853, chàng lại tìm về chốn cũ, nơi đã phát hiện một mối tình thâm-thiết nhứt của thế-kỷ.

Nhìn lại cảnh cũ, lòng chàng không sao dấu được vẻ bối-hồi, chua-xót. Chàng đi hàng giờ giữa đám người nô-đùa cùng sóng gió mà đường như không trông thấy một ai. Chàng lấy làm đau đớn nhìn cảnh Trouville đổi khác, mà không sao tìm lại được cảnh xưa, nơi mà buổi thanh xuân chàng đã phí hàng giờ để mơ-mộng. Cả lữ quán Bellevue, nơi mà ngày xưa Elisa cùng chàng đi ở tro, giờ đây cũng mất hẳn về ấm cúng.

Chàng bần thần nhớ lại bóng người vừa xuất hiện, chiếc áo choàng màu đỏ, suối tóc màu đen, nét môi đỏ mọng, làn mắt thu thủy áy, phải chăng là của nàng, của bóng người mà chàng đã được gặp một lần trên bờ biển Trouville?

Chàng đi ngang quán trọ đã bao lần, dù chỉ là để nhìn lại song cửa nơi nàng một sáng kia đã để tóc bay theo làn gió thoảng.

Ôi! biết bao kỷ-niệm! Biết bao chuyện xưa giờ chỉ còn trong ký ức!

Mười bảy năm sau, mối tình xưa tưởng chừng như là đã chôn lấp đi ngờ đâu chỉ trong giây phút lại bừng lên dữ-dội như phong ba bão táp.

Trong lúc đó, tình cảnh của Elisa lại càng thê-thảm hơn.

Công việc của chồng nàng đã bắt đầu lở là. Không thể sống nổi & Ba-Lê, cả hai đưa

nhau về Đức. Được biết chỗ ở mới của Elisa, Gustave dự định một chuyến xuất ngoại để

mong tìm gặp nàng. Hoàn cảnh không thuận tiện, Flaubert đành phải dời mãi ngày lên đường.

### Chàng và nàng

Mùa thu năm 1864.

Hoàng hôn đã rót trên biệt thự Croisset, nơi Gustave Flaubert dùng làm nơi cư ngụ những phút không du-lịch phương xa. Lúc ấy chàng đã là một người tuổi đã chín mùi. Voi bốn mươi ba tuổi, nhưng vì quá lo âu về sinh kế, quá mệt mỏi vì tinh thần, nên trong Flaubert quả là già trước tuổi.

Chàng sống độc thân trong biệt thự Croisset như một tu-sĩ ẩn mình trong am vắng.

Chiều thu ấy, chàng đang mãi miết viết một đoạn tiểu thuyết thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lúc đầu, chàng không cần người mặt len vì & nơi thanh tĩnh ấy ít có ai đến quấy rầy chàng cả. Lâu lâu chỉ có đứa cháu gái thân yêu mới đi vòng ghé đến thăm

chàng và với cô gái ấy, chàng không hề có lời gì để oán trách.

Cửa mở, nhưng không ai bước vào phòng.

Người mở cửa vẫn đứng ngoài thềm.

Lúc đầu, Flaubert ngỡ là cô cháu gái muốn phá chàng, nên chàng chờ đợi vài phút rồi lại cúi đầu xuống bàn châm chú viết.

Có tiếng chân người trên vắng, chàng ngược mặt lên. Tim chàng bỗng như muỗi, ngưng đập. Người đang đứng trước mặt chàng là một thiếu phụ rất đẹp với đôi mắt buồn như vạn cổ. Chàng lẩm bẩm:

— Chính bà đó ư?

Họ nhìn nhau yên lặng, cảm xúc không thoát nên lời... Elisa đến đây bắt ngờ quá... Làm sao

nàng lại có thể đến mà chàng không hay biết gì cả. Giữa lúc đó, chàng nghe như vú-trụ lặng im hẳn... Chàng hoàn toàn đang sống dưới sự cảm động không cùng...

Rồi chính nàng tiến đến, dịu dàng lấy tay đặt lên vai chàng.

Chàng lẩm bẩm một câu :

— Hồi ơi ! Sống bao lâu năm là để có phút này thôi ư ?

Nàng nhẹ nhàng đáp :

— Phải. Sở dĩ trước kia em không dám gặp chàng, chỉ vì em rằng chúng ta sẽ đau khổ hơn. Lúc ấy em biết tình ta là tình vô vọng và càng gần nhau là chỉ để gầy phiền muộn cho nhau. Dù thế, em không làm sao tránh khỏi dục vọng nó bắt buộc em phải gặp anh một lần cuối cùng, dù rằng để rồi phải xa nhau mãi mãi. Em muốn là lúc xa nhau, ta sẽ giữ được một mối tình sâu đậm.

Flaubert đứng dậy rồi cùng Elisa, chàng bước ra vườn. Tiếng chân họ rào rào trên đá sỏi. Giữa sự im lặng của buổi tối, nàng bảo chàng :

— Đời ta đã đau khổ nhiều quá rồi...

Và nàng sẽ kể lại cho chàng nghe những lúc đau hận, khi nàng phải sống xa chàng suốt bao nhiêu năm tháng.

Khi sương xuống lạnh cả đôi vai, nàng mới cùng chàng vào phòng. Mãi lúc ấy chàng mới nhận thấy thời gian đã nhuộm bạc mái đầu đen huyền ngày nào. Trên bàn viết, hãy còn la liệt những giấy má của Flaubert đang viết dở.

Nàng mỉm cười khẽ hỏi :

— Chàng có thể cho em xem là chàng đang viết gì không ?

Chàng lắc đầu bí mật :

— Về sau, anh sẽ cho em rõ.

— Bí-mật đến thế à ?

— Không hẳn. Nhưng hiện nay anh chưa hoàn-thành tác phẩm đó ? Ngày nào xong, anh sẽ gởi đến biếu em và em sẽ rõ nội-dung của nó, và chừng ấy sự bí-mật sẽ được rõ rõ.

Vài tháng sau quyền Giáo Dục Tâm-Tinh hoàn tất.

Chàng không quên gởi đến nàng quyền sách nói rõ nội-lòng của chàng đối với nàng.

Đêm ấy, dĩ nhiên là nàng lưu lại tại biệt-thự.

Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên hẳn, nàng đã vội vàng dời gót, không quên cắt tặng chàng một vài lọn tóc.

Đãy chàng ơi ! Tâm hồn em đầy ! Nó sẽ theo chàng mãi mãi bất chấp không gian và thời gian.

### Ngày tàn của một mối tình

Ngay lúc chia ly, mắt còn ràn rụa lệ, chàng đành phải nhận là mối tình của họ từ nay chỉ còn trong mộng. Họ chỉ còn có gặp nhau trong ý nghĩ và họ không mong gì gặp nhau nữa. Định mệnh khắc nghiệt đã buộc họ như thế. Họ chỉ biết cố gắng chịu đựng

Ngày tháng voi lẩn. Thoảng Flaubert mới tiếp được vài tin tức của người yêu. Vận đen của chàng lại đến khiến chàng không thể cưỡng chế nổi số mệnh. Mẹ chàng khuất bóng, đứa cháu thân yêu thì nghèo túng vì bị thắt bại trong kinh-doanh, ôi bao nhiêu là việc rủi ! Vì thương cháu, nên còn bao nhiêu của cải, chàng đều tặng cả cho đứa cháu ấy, chỉ mong cháu thoát khỏi bước ngặt nghèo.

Tin tức giữa Elisa và chàng

bắt hẳn. Nhiều phen chàng cố tìm hiểu tại sao Elisa lại chôn mình trong yên lặng, nhưng chàng không sao hiểu nổi. Việc gì đã xảy đến cho nàng ? Hay là nàng đã quên chàng sau đêm tự hiến cho chàng xác thân ? Hay là nàng quá hối hận vì dù sao, nàng cũng trở thành một người đàn bà thất - tiết với chồng ?

Flaubert không làm sao hiểu được...

... Chỉ biết là vào tháng chín năm 1881, tại phố Illenau một đoàn phụ-nữ sắp hàng đòi đạo trong một công - viên kín cổng cao-tường. Trong số phụ-nữ ấy có một cụ già đói mắt như hết thèm luôn luôn nhìn về cõi xa xôi, miệng luôn luôn không thốt một lời nào. Cụ già ấy chính là Elisa một người

đàn bà bị Định Mệnh hắt hủi  
cho đến mờ cả trí nhớ, mất cả  
trí khôn. Sắc đẹp ngày xưa giờ  
còn gì nữa?

Bao nhiêu đau khổ đã biến  
cành hoa thiên-hương xưa  
thành một con người thừa của  
xã-hội, sống nhờ một nhà  
thương diên, chết cũng trong  
nhà thương diên.

Chi tiết thê-thảm này làm sao  
Flaubert biết được? Chỉ vì  
chàng đã chết trước nàng vài  
năm, chỉ vì chàng đã chết trước  
khi nàng hóa diên hóa dại.

Đối với mỗi tình vô-vọng  
và cũng là duy nhứt của đời



### CHUYỆN LÀ BỀN MỸ

Viên Cảnh Sát Trường John Brucke, giáo sư dạy lái xe hơi ở các  
trường tại thành phố Philadelphia (Hoa-Kỳ) đã tám năm nay, vừa bị  
phạt và bị đuổi vì người ta vừa khám phá ra rằng mười năm nay ông lái  
xe mà không có bằng « Permis ».

B. T.

chàng, Flaubert để lại rất nhiều  
bức thư tỏ bày tâm-sự u-uất.  
chàng đã viết:

Tương-lai của ta là một sự  
mờ-mịt, không hề có lấy một  
giấc mơ hồng chả bằng những  
ngày xa xưa, khi mà ta sống  
trong huy-hoàng, khi mà ta như  
tắm trong hơi vàng rực-rỡ.  
Trên màu sắc quang minh ấy,  
kia là muôn cánh tay của những  
bóng ma thân yêu đang vẩy.  
Nỗi bật lên trên cả, là người  
phải chính là người đó, thành  
phố Trouville khốn nạn của ta.  
Ơi!

### những áng thơ hay

#### \* THẨM THỆ HÀ

#### MỘT MÙA ĐÔNG

Đôi mắt em lặng buồn  
Nhìn thôi và chẳng nói.  
Tình đôi ta vời-vợi  
Có nói cũng không cùng.

Yêu hết một mùa đông  
Không một lần đã nói;  
Nhìn nhau buồn vời-vợi,  
Có nói cũng không cùng.

Trời hết một mùa đông  
Gió bên thềm thời mai;  
Qua rồi mùa ân-ái:  
Đàn sếu đã sang sông.

Em ngồi bên song cửa,  
Anh đứng dựa tường-hoa;  
Nhìn nhau và lệ úa  
Một ngày một ngày xa.

Đây là gái Ngân-hà,  
Anh là chim Ô-Thước  
Sé bắt cầu nguyễn-ước  
Một đêm một lần qua.

Đè mặc anh đau khổ,  
Ai-ân giờ tận số.  
Khép chặt đôi cánh song,  
Khép cả một tấm lòng.

Em là gái trong song cửa,  
Anh là mây bốn phương trời.

## NHỮNG ÁNG THƠ HAY

Anh theo cánh gió chơi-vợ,  
Em vẫn nằm trong nhung-lụa.



Em chỉ là người em gái thôi,  
Người em sầu mộng của muôn đời  
Tình em như tuyết giăng đầu nút  
Vắng-vac muôn thu nét tuyệt vời.



Ai bảo em là gai-nhân  
Cho đời anh đau khổ.  
Ai bảo em ngồi bên cửa sổ  
Cho i-ương-vui nợ thi-nhân ?



Ai bảo em là gai-nhân  
Cho lẻ tràn đêm xuân,  
Cho tình tràn trước ngòi,  
Cho mộng tràn gối chăn ?



Ngày hôm tiễn-bié特 buồn say đắm  
Em vẫn đưa nó uống rượu say.  
Em có biêt đâu đời vắng lạnh,  
Lạnh buồn như ngọn gió heo may.



Mỗi em đượm sắc mùi nho tươi,  
Đôi má hồng em chum nụ cười  
Đôi mắt em say mùi sáng lạn;  
Trán em đẽ lồng lán tóc roi.



Tuy mỗi em uống lòng anh say,  
Lời em càng nói càng chua cay.  
Anh muốn van em đừng nói nữa,  
Lệ buồn sẽ nhỏ trong đêm nay.



Hãy xếp lại muôn vàn ân-ái,  
Đừng trách nhau, đừng ái-ngại  
nhau.

Thuyền yêu không ghé bến sầu,  
Như đêm thiếu-phụ bên lâu  
không trăng.  
Hãy như chiếc sao băng băng  
mặt,  
Để lòng buồn, buồn mãi không  
thôi.

### LƯU-TRỌNG-LƯ

Có những bài thơ tình đắm-đuối làm say lòng người như vừa nhấp phải những cốc rượu men nồng. Có những bài thơ tình thanh-cao thâm-dượm những cảm tình trong sáng, khiến cho lòng người dệt-mộng, thêu mơ. Có những bài tình-thơ cao-siêu thoát-tục, tình-cảm vương-vương theo trăng gió, mộng hồn gọi tận nơi nước Nhược non Bồng.

Lưu - Trọng - Lư cũng viết những bài tình thơ. Tình của thi-nhân mo-mơ màng - màng, thâm-thiết như tình-cảm của

## NHỮNG ÁNG THƠ HAY

những kẻ hào-hoa, diễm-lệ như lý-tưởng của những trang tú-sĩ. Một mùa đông xưa, thi-nhân đã vương một mối tình rất thế-tục. Khác với thế-tục là chàng chỉ xây tình trong tâm-tưởng, mờ-tình qua khoé mắt gai-nhân và dệt tình thành những lời thơ diễm-tuyệt.

Thi-nhân đã bắt gặp một mối tình đầu ngày-thơ nở hoa trên khoé mắt :

Đôi mắt em lặng  
buồn

Nhin thôi và chẳng  
nói.

Tình đôi ta vời-  
vợi

Có nói cũng không  
cùng.



Nhin nhau buồn vời-vợi,  
Có nói cũng không cùng.

Lưu-Trọng-Lư dùng hai đoạn thơ để diễn-tả tâm-tư của đôi lòng thông-cảm. Mỗi tình của gai-nhân, tú-sĩ thật là đẹp như thơ và buồn như một mùa đông ú-dot. Chỉ hai đoạn thơ ngắn mà điệp-vận đến 3 lần. Những văn điệp « nói, vời, cùng » tạo thành một âm-hưởng lê-thê như nối buồn dằng-dặc kéo dài suốt cả một mùa đông.

Trời hết một mùa  
đông  
Gió bên thăm thỏi  
mãi  
Qua rồi mùa ân-  
ái :  
Đàn sếu đã sang  
sông.

Thế rồi mùa đông đã tàn, mùa ân-ái đã qua, mà gai-nhân và thi-sĩ vẫn kẻ dựa tường hoa, ngồi ngoài bên cửa sổ. Họ vẫn im-lặng nhìn nhau, nhưng lần này trên khoé mắt lại long-lanh ngắn lè. Giữa họ, dường như có cái gì ngăn cách. Họ vẫn ngồi đó, đứng đó, nhưng cả hai đều có cảm-giác như « một ngày một cách xa ». Tình cảnh ngang-trái

Yêu hết một mùa đông  
Không một lần đã nói ;

## NHỮNG ÁNG THƠ HAY

Ấy khiến thi-sĩ nghĩ đến câu chuyện bi-tình của Chúc-nữ và Nguru-Lang mỗi năm chỉ được gặp-gỡ nhau một lần vào đêm Thất-tịch. Thi-sĩ không dám cho mình là bậc trích-tiên và nàng là cháu của Thượng-Đế ; chàng chỉ khiêm-tốn ví mình như con quạ đội đá bắc cầu qua sông Ngân đê cùng nàng gặp-gỡ, và những hạt lệ long lanh kia có khác gì những hạt mưa ngâu của đôi kẻ chung-tình.

*Em ngồi bên song cửa,  
Anh đứng dựa tường-hoa ;  
Nhìn nhau và lệ úa  
Một ngày một cách xa.*



*Đây là giải Ngân-Hà,  
Anh là chim Ô-Thuốc  
Sẽ bắc cầu nguyên-tróc  
Một đêm một lần qua.*

Nhưng mong vẫn là mong và chàng chẳng bao giờ được làm chim Ô-Thuốc. Dầu là thi-nhân, chàng vẫn không thể thoát ly

được thực-tế. Trở về với thực-tế, chàng cảm thấy đau-khổ, khi đôi cánh song khép lại như khép cả một tấm lòng. Cái gì ngăn cách giữa Chàng và Nàng ? Đó là bức tường vô-hình chia hai cánh gió mây và nhung-lụa. Chàng là mây bốn phương trời ; Nàng chỉ là cô gái ngồi bên song cửa. Mây mãi-mãi chơi-voi theo gió ; Nàng mãi mãi nằm trong nhung ấm lụa êm. Mây nhìn Nàng qua song cửa ; Nàng nhìn mây phiêu-dạt khắp phương trời. Có bao giờ mây chịu dừng lại trên một cánh cửa vì cái nhìn lưu-luyến của giai-nhân ?

*Để mặc anh đau khổ,  
Ai-ân giờ tận số.  
Khép chặt đôi cánh song,  
Khép cả một tấm lòng.*



*Em là gái trong song cửa,  
Anh là mây bốn phương trời.  
Anh theo cánh gió chơi-voi,  
Em vẫn nằm trong nhung lụa.*

## NHỮNG ÁNG THƠ HAY

Nhưng bởi vì mây bay mà tình nàng mới đẹp. Nàng yêu mây và gởi mong hồn theo mây. Nếu Chàng và Nàng yêu nhau, rồi gặp nhau, rồi đắm-đuối nhau trong bè ái-ân, dan-díu nhau giữa những đêm hoan-lạc, mối tình của họ đã trở nên quá tầm-thường và đã vẫn đục mắt rồi. Thi-sĩ vốn yêu cái ĐẸP tuyệt đối. Chàng muốn tình của nàng trắng trong như tuyết giáng đầu núi. Rồi chàng là mây, chàng sẽ gặp tình nàng trên đỉnh núi, vì đó là nơi của mây, tuyết hẹn hò.

*Em chỉ là người em gái thôi,  
Người em sầu mong của muôn  
đời.*

*Tình em như tuyết giáng đầu núi  
Vắng-vắng muôn thu nét tuyệt-  
vời.*

Cái phàm-tục của thi-nhân — và cũng là sự rung-cảm chân thành của con người — được thể hiện rõ-rệt nhất qua những cuộc chia ly, tan vỡ. Chính những sự

của con người, và cũng nhờ vậy mà sự rung cảm của thi-nhân mới có giá-trị đối với con người. Bi-ràng-buộc trong tình-trường, người thơ thường hay đồ thừa cho số-mệnh. Lời của thi-sĩ Chu-Mạnh-Trinh ngày xưa : « Cho hay danh-si, giai-nhân cùng một kiếp hoa-nghiêm nặng nợ », Thật đã nói đúng tiếng nói của thi-sĩ họ Lưu, ngày nay :

*Ai bảo em là giai-nhân  
Cho đời anh đau-khổ.*

*Ai bảo em ngồi bên cửa sổ  
Cho vương-viu nợ thi-nhân ?*



*Ai bảo em là giai-nhân  
Cho lẻ tràn đêm xuân  
Cho tình tràn trước ngỏ  
Cho mộng tràn gối chăn ?*

kiện muôn thuở ấy đã khơi  
nguồn cảm phong-phú cho người  
thơ. Cho nên ngày tiễn biệt,  
chàng cảm thấy buồn say đắm ;  
nhìn môi nàng nhấp rượu mà  
cảm thấy như lòng mình say.

Chàng yêu, chàng muốn thi-vị  
hóa tình yêu để nó trở thành cái  
ĐẸP. Chàng sầu, chàng muốn  
thi-vị-hóa cái sầu để nó trở thành  
cái ĐẸP :

Hãy xếp lại muôn vàn ân-áي,  
Đừng trách nhau, đừng ái-ngại  
nhau.

Thuyền yêu không ghé bến sầu,  
Như đêm thiếu-phụ bên lầu  
không trăng.

Dưới ngòi bút tài-hoa của  
Lưu-Trọng-Lư, YÊU và SÀU  
là hai cái ĐẸP song hành. Tình

yêu là chiếc thuyền mà sâu tư là  
cái bến. Thuyền không ghé bến  
như lâu đêm thiếu bóng trăng,  
còn gì là đẹp là thơ ! Thật là  
một lối so-sánh ngộ-nghĩnh và  
quyến-rũ lạ-lùng.

« MỘT MÙA ĐÔNG » là  
một bài thơ tình lảng-mạn, có  
một nồng-lực truyền-cảm sâu-sắc  
một nhạc-diệu uyển-chuyen,  
phong-phú vô cùng. Tiếc thay  
màu sắc lảng-mạn của nó chỉ là  
màu sắc của một thời-đại đã thuộc  
về dĩ-vãng. Ngày nay ta không  
thể bị quyến-rũ theo thi-sĩ :

Hãy như chiếc sao băng băng  
mãi,  
Đè lòng buồn, buồn mãi không  
thôi.

THẨM THỆ HÀ

### ★ TRỌNG - TÀI

Cu-Tý, 6 tuổi, con một ông trọng-tài bóng tròn, bảo với bạn nó :  
— Ba tao không biết đá bóng. Ông cứ chạy theo quả bóng hoài mà  
Không đá được một cú nào hết.

B. T.



(Tiếp theo P.T. 31)

### ★ NGUYỄN - VĨ

**V**ề tình cảm, có thể nói  
tổng quát rằng số đông  
Văn Thi-Sĩ Tiên chiến đều lảng  
mạn nhưng không truy-lạc, không  
bị đời sống bê-bối làm cho con  
người hư hỏng, về tư cách cá  
nhân cũng như về tinh thần hay  
thể-chất,

Trừ một số nhà Văn có chức  
nghiệp khác, công chúa, giáo viên,  
hoặc có gia-dình hẳn-hoi, hoặc  
sống trong một khuôn-khổ trưởng  
già nào đấy, như NGUYỄN -  
VĂN - VĨNH, NGUYỄN -

CÔNG - HOAN, TÚ - MỞ,  
VŨ-NGỌC-PHAN, PHẠM-  
HUY-THÔNG, v.v... còn đa số  
thích sống cuộc đời tự-do phóng-  
tung, xa gia-dình, hoặc không  
thích ở trong khuôn-khổ gia-dình  
như LAN - KHAI, MỘNG -  
SƠN, VŨ-BẮNG, LUU-  
TRỌNG - LU, NGUYỄN -  
TUÂN, TRƯƠNG-TỬU v.v.  
Lư, Tuân, Tửu, và một số khác  
lại còn thích sống lang-thang, nay  
đây mai đó, « lang-bạc kỳ-hồ »,  
đời sống của những kẻ mà anh

em thường gọi là « Bohémiens », phiêu-lưu-tử. TRƯƠNG-TỬU lặng-lẽ theo gót một người yêu (đã có chồng làm nghề xem tướng số) từ Hà-Nội, xuống Hải-Phòng, đi Đồ-Sơn, biệt tích hơn một tháng trời, gia-dinh và bạn làng vẫn chẳng ai biết anh đi đâu. Nhưng lúc trở về Hà-Nội, anh đem theo về bản thảo một quyển nghiên-cứu văn-học mà anh viết trong một chòi lá ở bãi biển, Đồ-Sơn bên cạnh « người yêu của một tháng ». Và chỉ một tháng thôi. VŨ - BẮNG gắn bó khá lâu với một bà-tình-nhân và cũng nhờ đó mà đã viết ra nhiều chuyện ngắn rất hay. NHƯỢC-PHÁP đeo đuổi một cô nàng mà anh chỉ say-mê vì một chiếc áo đen và đôi mắt đen như hai hạt huyền. Vì nàng mà anh có viết mấy bài thơ tuyệt diệu.

Xét kỹ, thấy rằng dại dề những cuộc tình duyên của Văn Thi-Sĩ Hà-Nội hồi Tiền-chiến gần như hình ảnh của những cuộc tình duyên lâng-mạn của các Văn Thi-Sĩ Âu-châu hồi Thế-kỷ XIX, như Lamartine, Hugo, Mus-set, Alexandre Dumas, Balzac, G. Sand, Chateaubriand chẳng hạn. Những

cuộc tình duyên ấy ly-kỳ, lý-thú, có vẻ « tiêu-thuyết » nhiều hơn là thực-tế.

Một bài thơ, một quyển truyện của các anh ấy phần nhiều là đầu giây mối nhợ của những gặp gỡ ngẫu-nhiên, mà chính họ cũng không ngờ. Tân-Ngọc của HUY THÔNG, Thanh của NHƯỢC PHÁP, Mộng-Hoàng của VŨ-ĐÌNH-DY, Tuyết-Anh, của LAN - KHAI, Angèle của TCHYA, Lan của NGUYỄN TUÂN v.v... và v.v... đều là những nhân vật xinh-dep tuyêt tràn, mà người ta chỉ có thể gặp được trong Văn-chương mà thôi, vì họ lông lẩy như Tiên, ảo-huyền như Mơ, rực-rỡ như Sao, vì họ là hình-ảnh của Văn-Thơ, và họ chỉ có thể là những người yêu của Văn-Sĩ Thi-Sĩ mà thôi. Đến khi chạm phải các khía cạnh của thực tế, các cuộc tình duyên kia dù phải tan vỡ, nhưng bóng dáng yêu kiều của ai ai, nụ cười duyên dáng, đôi mắt mộng huyền, vẫn còn mãi mãi trong Thi-Văn của Thời-đại.

Các bạn cứ tin rằng đa số các nhân-vật phụ-nữ đáng yêu nhất mà các bạn gặp trong các quyển tiêu-thuyết của thời Tiền-chiến

và trong những bài thơ ru dương thuở ấy, đều không phải do ngòi bút của các Thi-Văn Sĩ thêu dệt ra đâu. Các hình ảnh diễm-lệ kia hiện trong nét chữ, trên văn thơ, là bởi Thượng-Đế đã đặt họ vào đây, để cho nhà Văn nhà Thơ, trong giặc mơ say huyền linh của Văn-nghệ, nhìn họ mà ca ngợi những cảnh đẹp trên trần ai, và cũng nhìn họ mà than khóc những đau khổ của loài người, những đoài-doạn bi-thương của xã-hội.

ANGÈLE, TUYẾT - ANH, MỘNG - HOÀNG, TÂN - NGỌC... và các nàng Thơ khác, cũng như Elvire, như Mme de BO-VARY đâu có phải chỉ là người yêu của các Văn-sĩ Thi-sĩ. Họ chính là hồn thiêng của Thượng-Đế. Họ chính là ngắn lệ sầu-bi hoặc nụ cười an-ủi của Loài người.

Xét về Văn-học-sử, người ta có thể nói chung rằng thời - kỳ 1925 - 1940 là thời - kỳ Văn-chương lâng mạn, theo đúng nghĩa « lâng mạn » trong Văn-học Pháp, Anh, Ý, Đức, hồi Thế-kỷ XIX. Điều đó rất dĩ-nhiên, vì thế-hệ Văn nhân Thi-sĩ Việt - nam ra đời sau Đệ-

nhất Thế-chiến, đã chịu ảnh-hưởng của Văn-học Âu - Tây rất sâu đậm của thế-kỷ trước. Và chẳng không những riêng ở Việt-nam, mà cả văn-học-sử của các nước Á-Đông vừa tiếp-xúc với Âu-Tây, nhất là Nhật-bồn, Nam-Dương, Trung-Hoa, Thái-Lan, Ấn - độ, đều chịu ảnh-hưởng của Văn-chương và Tư-tưởng Âu-Tây đồng một loạt như nhau cả. Thời-kỷ mà nước ta này ra phong trào « THƠ MÓI » và tiêu - thuyết lâng mạn thì Văn-học-sử Nhật-bồn cũng đang trải qua phong trào SHIN-TAISHI, ở Nam-Dương phong trào PUDJANGGA BARU, ở Xiêm đã có từ thời - đại NARAI, chịu ảnh - hưởng văn học Pháp của thời Louis XIV. Bởi làn sóng Văn-chương lâng-mạn của Thế-kỷ XIX Âu-Tây không riêng gì của Pháp, mà cả Anh, Ý, Đức, tràn qua Á-Đông trễ gần một thế-kỷ, đến khi nó ào-ạt ngập cả địa - hạt Văn-chương và Tư-tưởng Việt-nam, thì sức lôi cuốn của nó vô cùng mãnh-liệt.

Hậu quả là sự xuất-hiện thế-hệ Văn-sĩ Thi-sĩ lâng mạn giữa

bại Thế-chiến..

Làng mạn trong Văn Thor, làng mạn trong tư-tưởng, làng mạn cả trong đời sống tinh-thần và vật chất của Văn-nhân.

Tuy nhiên, sinh - trưởng nơi nguồn-gốc Nho-giáo và Phật-giáo, các nhà Văn-nhà Thor kia vẫn còn giữ được phong-độ con nhà Nho. Có điều rõ-rệt là thế hệ Văn-sĩ Thi-sĩ Việt-nam thời Tiền chiến không chịu ảnh hưởng của Gia-tô-giáo.

Trừ một số rất hiếm trong đó có HÀN-MẶC-TỬ ở miền Trung - Việt, còn thì hầu hết làng Văn ở Hà-nội thời bấy giờ đều là những người có gốc Nho-giáo và Phật-giáo.

Bởi vậy, không những trong Văn Thor mà cả trong đời sống tinh-thần và vật chất, làng Văn ở Bắc Việt vẫn dung-hòa được tư-tưởng làng mạn, phóng dâng, trong Văn-chương Pháp với nề nếp lê-giáo cồ-truyền của Dân-tộc ta.

Hai chữ « Làng Văn » rất là thông - dung thời bấy giờ, « làng » chính là ngụ ý đại-gia đình, ý-nghĩa anh em thân-thuộc.

Cho nên, trong sự thù-tiếp xã-giao, anh em trong Làng Văn, làng Thor Bắc Hà vẫn giữ được một chút tình thân - thiện. Thí-dụ như việc dồi báo và biếu sách cho nhau.

Một bạn chủ-tiương một tờ báo, bắt luận hằng tuần hay hằng tháng, hằng ngày, là rất sẵn sàng vui vẻ trao đổi với tờ báo khác của bạn đồng-nghiệp, mặc dầu không đồng một khuynh-hướng hay một tôn-chỉ. Không so-đo giá tiền hơn thua. Không câu nệ vì tồn-phi lặt-vặt. Chỉ giữ tình đồng-nghiệp cho tốt đẹp là được rồi. Nhờ vậy, các báo vẫn được trao đổi lẫn-nhau, hoặc biếu cho những bạn không có báo, và tình thân-hữu văn-hóa vẫn duy trì được mãi mãi giữa anh em làng văn. Mặc dầu có cuộc bút-chiến về lý-tưởng, về văn nghệ, về tôn-chỉ, hai tờ báo vẫn không vượt qua lề độ của « con nhà văn ». Đó là nói về phần đông. Dĩ nhiên cũng có vài ba người đứng hẳn ra ngoài vòng xã-giao thanh-nhã ấy, và đối với anh em họ, vẫn muốn « riêng biệt » trên một địa điểm để họ tư-phụ với bộ mặt kiêu-căng mặc dầu tài năng và trình-độ học

thúc của họ cũng chẳng hơn ai.

Về việc biếu sách cũng thế. Mỗi khi một bạn làng Văn vừa xuất bản một quyền sách, thì hầu hết các nhà văn-nhà Thor đã quen biết nhau và thân nhau, đều nhận được một quyền sách tặng. Ít khi do nhà xuất bản biếu. Chính tác-giả viết lời tặng kèm hoàng thân mật, thận-trọng ký tên, rồi mới nhờ nhà xuất bản gởi đến tận tay các nhà văn. Vì thế, một quyền sách ra đời, là được anh em sốt-sắng giới thiệu ngay và được nhiều báo nói đến, phê-bình, khích-lệ.

Lời biếu sách mà gởi đến các báo, với mỗi một con dấu đóng : « Sách biếu » chứ không có một lời đề tặng ân cần, không có chữ ký của người gởi tặng, là một hành-động kém lẽ độ văn-hóa của vài kẻ không biết tự-trọng như người ta thấy hiện nay, tuyệt nhiên không bao giờ có trong thời Tiền-chiến. Và các nhà Văn của các nước văn-minh tân tiến cũng không bao giờ tặng tác-phẩm của mình theo kiểu đó.

Trong các hợp-đồng xuất-bản giữa tác giả và nhà xuất-bản,

đều có ghi rằng ngoài số tiền bản-quyền, tác-giả còn được một số sách đặt biệt không dưới 100 quyển, để tặng các bạn làng Văn, và các thân hữu.

Thường thường số sách tặng này đều được in trên các loại giấy đẹp, glacé, surglacé, vergé baroque crème, alpha, impérial Japon, bouffant, v.v...

Chỉ một đôi kẻ không biết tự-trọng, hoặc kém lẽ-degree văn-hóa, mới gởi tặng những quyền sách in trên giấy thường là những sách đê bán. Ngày sách được phát hành là một ngày long-trọng. Thường thường nhà xuất bản mời tác-giả và một số Văn-hữu thân nhất của tác-giả đến nhà dự một bữa tiệc kỷ-niệm long-trọng. Chính trong bữa tiệc ấy, tác-giả ký tên để tặng sách của mình. Ấy là những giờ phút cảm-động đón mừng đứa con tinh-thần được ra chào đời, và được trình-diện với các bạn Thi-Văn.

Rồi ngày hôm sau chính các bạn ấy niềm-nở giới-thiệu nó với công chúng.

# ĐẶNG - THÚC - LIÊNG

(1867-1945)

## MỘT BẬC TIỀN PHONG

trong làng báo Sài-gòn

(Tiếp theo P. T. số 31)

### \* ĐẶNG CÔNG THẮNG

**DẶNG - THÚC - LIÊNG.**  
Trúc-Am, năm 1890, đổi  
biệt-hiệu ra là **Mộng-Liêm**.

Ban đầu, trong các thi-văn của Mộng-Liêm ta đều thấy những tiếng chuông cảnh-tỉnh, khêu-gợi, so-sánh và nhen-nhúm lại lò lửa nho-giáo và máu trung-nghĩa cõi-truyền của dân-tộc Đại-Nam.

Trong một loạt bài đăng vào Nông-Cô Mìn Đàm, Mộng-Liêm



Trước kia, nhở lầm lần ra Bắc,

### ĐẶNG - THÚC - LIÊNG

về Nam, Mộng-Liêm đã kết-chặt dây thắn-ái tâm-giao, đồng-chí với những mầm già cách-mạng đù khuynh-hướng những nhầm một mục-phiêu tranh-thủ độc-lập, tự-do. Các cụ PHAN - CHÂU - TRINH, PHAN-BỘI-CHÂU, HUỲNH - THÚC - KHÁNG, PHẠM-DUY-TỐN và rường-cột của đoàn-thề Đông-Kinh Nghĩa-Thục đều khắn-khít với Đặng-Thúc-Liêng.

Đồng-chí đặc-lực với Đặng-Thúc-Liêng là cụ TRẦN-CHÁNH-CHIẾU. Nhà chí-sĩ này có học-thức tân-tiến, nhiều của cải và làm chánh-tông ở Rạch-Giá. Cụ Chiếu lại nhập Pháp-tịch, lấy tên là GILBERT. Là dân Pháp, Gilbert Chiếu hoạt động dễ-dàng vì được hưởng tự-do dân-chủ của Pháp. Tương-đắc với nhau trong những ngày dài, đêm quanh tại nhà riêng của Gilbert ở Rạch-Giá và của Mộng-Liêm ở Sa-Đéc, hai đồng-chí mới nghĩ ra một đường lối thoát: kinh-tế và lý-tài. Vì phải làm giàu cho nước nhà trước hết để khỏi bị ngoại-quốc lũng-doan thương-trường, nhứt là Chết và Chà-và, kè cho vay thắt họng, bọn con buôn tráo-trò.

Kế-hoạch được thực-hành dưới nhán hiệu *Minh-Tân Công-Nghệ*, một Công-ty kinh-dinh công-thương kiều-mẫu đầu tiên. Hoạt động ráo-riết, Minh-Tân Công-Nghệ đặt trụ-sở tại một căn phố ở đường Charner (nay là Nguyễn Huệ, ngang hàng xe Renault); sản-phẩm nhứt của công-ty là sà-bông-hiệu Con Vịt, được đồng-bào nhiệt-liệt hoan-nghinh. Kế đó Mộng-Liêm toan lập một xưởng chế-tạo diêm-quẹt tại tỉnh-ly Mỹ-Tho. Hiền-nhiên, vì hai hóa-phẩm rất thông-dụng đã làm giàu cho ngoại-kiều, cho nên bọn này cương-quyết phản-động. Nhưng họ phá-hại ít hơn bọn Việt-gian do Đốc-phủ TRẦN BÁ THỌ cầm đầu. Thọ là con duy nhứt của Tòng-đốc TRẦN BÁ LỘC khát máu đã chém giết và đậm quết hàng vạn dân Việt-Nam. Thọ luôn luôn âm-mưu hảm-hại Đặng-Thúc-Liêng và Gilbert Trần-Chánh-Chiếu. Năm 1902, Thọ đổi-về làm tri-phủ quận Tân Bình, Sa-Đéc; quen thói tàn-bạo và da-dâm, Thọ hay bắt con gái mà cưỡng-bức. Thọ lại ở gần Đặng-Thúc-Liêng, vì ông này đã lập-nghiệp nơi quê vợ ở tại làng Tân-Qui-Đông tỉnh Sa-Đéc. Thọ rình-mò hành-vi của

Liêng và toan gài bẫy Liêng. Cụ này mới từ chức chủ-bút của tờ *Lục-Tỉnh Tân-Văn* do ông huyện **Nguyễn.văn.Của** xuất bản, ở tại gốc đường Catinat (nay là Tự-Do, tức là Phòng Thông Tin bây giờ). Sân dịp có tham-biện Pháp tên là André Mast yêu cầu, Liêng bèn nhận lệnh làm giáo sư cho quan cai-trị ấy. Hai thầy trò vận-động dời về Sa-Đéc. Trong khi Mast có oai-quyền trong tinh thì Liêng, với chức cố-vấn, lại được thêm thế-lực. Nhờ đó mà Liêng thi ân bố đức triết-đề. Thọ bức-bối lắm ! Nhưng Thọ chẳng biết làm gì.

Ngày nọ, nghe tin Thọ cưỡng-đoạt vợ người giữa tiệc cưới ở làng Tân-Dương, tức-khắc Liêng đề-nghị với tham-biện Mast điện-tín về Phủ Thủ-đốc Nam-Kỳ mời một thanh-trá Pháp xuống dò-xét cái tội-bại của Phủ Thọ. Vừa hỏi xong khâu-cung của Thọ, thanh-trá liền hạ lệnh ngưng chức và giam Thọ như một tên tướng cướp hèn-mạt. Rồi giải Thọ về Saigon, cho ở tù vài tháng, rồi đá đít nó luon. Cha của Thọ, là Tòng-đốc TRẦN-BÁ-LỘC, kè-lè bao nhiêu công-trạng Việt-gian của mình để chuộc tội cho con, mà chẳng được. Lý-do : bên

phe của Mast, dân-chủ xã-hội đã phúc-trình và yêu-cầu trừ-khử bọn sâu-mọt đê trấn-tinh nhân-tâm, theo lời đề-nghị của Liêng. Ít năm sau, Thọ phát diên vì thất-chí. Rồi, một ngày nọ, chàng lây súng lục tự-tử trong biệt-thự ở quận-ly Cái-Bè, tỉnh Mỹ-Tho.

Sau năm 1905, Nhựt-Bồn thắng Nga-Hoàng. Vinh-diệu cha người Á-Đông ấy làm cho chí-sĩ Việt-Nam bồng-bột và mong-mỗi sự cứu-trợ của Phù-Tang. Phong-trào Đông-Du phô-thai, và hành-trúong chủ-y hướng về Tokyo (Đông-Kinh).

Hơn 100 thanh-niên tuấn-tú do đồng-chí của Liêng và Chiếu-tinh-nguyên xuất-dương, trong bầu không-kì hăng say hy-vọng phục-vụ tổ-quốc. Họ đã ở đó gần hai tháng. Nhựt, vừa mới lên chân, lại ký-kết với Pháp một điều-uroe-trung-lập. Tức thời thủ-tướng Ito hạ lệnh trực-xuất thanh-niên Việt-Nam. Các ông này tàn-lạc qua Tàu hay là Tây và phần nhiều ở luôn đó mưu-dồ cách-mạng ; một số ít người như NGUYỄN-HÁO-VĨNH và TRƯƠNG-CÔNG-THOẠI trở về nước là kinh-dinh thương-mại và nghị-

luận chính-trị công-khai, gây sôi-đổi trong những năm sau 1920. Học-sinh Việt-Nam vừa bị ngược dài bên Nhựt thì Liêng và bốn mươi đồng-chí bị thực-dân Pháp tổng-giam trong khám-đường ở tỉnh-ly Mỹ-Tho, vào tháng năm dương-lịch 1905.

Bị dảng cấp-tiến của cựu tham-biện Pháp, Landes và Mast, đệ-tử của Liêng trước đây, can-thiệp chính-phủ thuộc-dịa buộc lòng phải phỏng-thích Liêng và bốn-mươi đồng-chí, sau bốn tháng giam-cầm.

Mới có 39 tuổi đầu mà lại còn thửa nhựa sống và học-thức uyên-thâm, Đặng-thúc-Liêng đã rõ cần-khôn-cần-chán... và thảo-lại kế-hoạch xuất-xứ... Bấy giờ Liêng quay theo nghề y-dược mà lập một tiệm thuốc Bắc đặt hiệu là «*Phước Hưng Đông*» trú tại đầu cầu sắt làng Vĩnh-Phước, thành-phố Sa-dec; một thời gian sau, Liêng phó thác tiệm ấy, vài chục mẫu vuông đất và năm dứa con-thơ cho người vợ hiền, nhủ-danh là Nguyễn thị Nhơn. Xách valy đi chơi và làm thuốc, khi thì Liêng dạo khắp lục-tỉnh, khi thì thăm viếng cố-đô Huế và Hà-Nội.

Đến năm 1923 trên tờ *Trung-Lập báo*, *Đông-Pháp thời-báo* và *Công-Luận* biêt-hiệu LỤC HÀ TẦU của Đặng-thúc Liêng đã xuất-hiện sau bút-hiệu MÔNG-LIÊM mà tuyên-truyền tiếp-tục những lý-tưởng xua kia với nội-dung và thề-tài mới-mẻ.

## VĂN - NGHỆ và TƯ-DƯỞNG TINH-THẦN

Trong các giới Việt-Nam, 50 năm về trước, đi tới đâu mà chẳng nghe cái tật hào-hoa phong-nhả của cụ Đặng-thúc Liêng, «ông già Ba-Tri số 2» nổi nghiệp cho «*ông già Ba-Tri số 1*» đã ra Huế làm náo-động triều-dinh để xin ân-xá cho thủ-khoa BÙI HỮU NGHĨA bị vua bắt-tội. Trong giới tài-tử phong-lưu, mãi mãi có tiếng ngâm:

«...Họ đồn Đặng-Thúc-Liêng  
choi quá lố..

...Có hay không ? — Giả ngø  
đó mà thôi !

...Gầm bao lâu sống sót trên  
đời ?

Nhin hóa dại, chơi đì, kéo  
uồng !

Nhung trách-nhiệm chó-nen  
bỏ luồng,

Đức-tài rèn đem công-hiến nhân-dân.

Làm sao cũng giữ tinh-thần,  
Có giải-trí ăn, mǎn mối giòi !

Sau khi chấn-chỉnh hát-bội trong cái rạp hát mà Liêng rủ trâm-lập ra ở làng Vĩnh-Phước, tỉnh Sa-déc, Liêng mới sáng-kiện áp-dụng nghệ-thuật đờn ca Trung-Nam mà diễn-kịch, sau này gọi là hát cải-lương.

Kết quả là anh André NGUYỄN VĂN THẬN bắt chước lối cải-lương ấy trong gánh hát xiếc của anh cũng lập ra ít năm sau tại thành phố Sa-dec. Rồi đó, nổi đuôi-là các gánh hát của THẦY NĂM TÚ ở Mỹ Tho, VĂN HÍ BAN, HUỲNH KỲ (chỗ đào-tạo chị Bảy Phùng-Há) v.v... kè ra chẳng hết.

**★**  
Thuở trước, người Việt trong ba kỳ coi nhau tọt người dung kẽ lẹ. Đến năm 1926 Bắc-kỳ bị vở đê nên đổi-khát. Cụ Liêng lãnh một phần lớn di quyên tiền để cứu-tế, và thảo ra "Quốc-Văn-Hồn" làm bài diễn-văn đọc ở nhiều chỗ đồ-hội cho đồng bào nghe. Đại-khai cụ Liêng nêu văn-hoa nước nhà, viết bằng tiếng Việt thông-dụng cho ba kỳ và

những thời-cuộc lịch-sử mà giải-thích nhằm mục-dịch nhấn-mạnh vào tình-tương-thân-tương-ái của con cháu Lạc-Hồng.



Thi-văn, tuồng-truyen và luận-thuyết của Đặng-Thúc-Liêng đã in ra và phát-hành buổi xưa ấy rất-nhiều. Nhưng, trải qua các biến-cố gần đây, phần-lưu-trữ tại nhà của chúng tôi đã bị bà Hòa-thiều mất-hết.

Năm 1931, thân-phụ chúng tôi xin được phép xuất-bản tờ báo hàng ngày nhan-dề « Việt-Dân-báo ».

Khởi đầu từ năm 1930, phong trào-quật-khởi của thanh-niên Việt-Nam càng tăng-gia, cho nên chính-phủ thuộc-dịa càng thắt-chặt xiềng-xích, nói rộng ngục-thất và trại-giam. Trong Nam-kỳ hội-kín do NGUYỄN-AN-NINH lãnh đạo hoạt động ráo-riết, có những phần-tử khuynh-cực-tà tham-gia như TẠ-THU-THÂU, NGUYỄN-VĂN-TẠO, và NGUYỄN-VĂN-THẠCH, đã dùng báo Pháp-ngữ *La Lutte* và Việt-ngữ, là tờ *Tranh-Đấu* làm cơ-quan tuyên-truyền. Nguyễn-An-Ninh là con trai lớn của bác NGUYỄN-AN-KHƯƠNG &

Hốc-Môn, một đồng-chí của thân-phụ tôi. Từ ngày 16 tháng 3 năm 1925, sau khi bị đuổi khỏi trường-học Chasseloup - Laubat, Sài-gòn (tức là trường Jean-Jacques Rousseau ở đường Hồng-Thiệp-Tự bây giờ) vì cái tội đưa-báo « *La Cloche fêlée* » (Cái Chuông Rạn-Nứt) của anh Ninh viết bằng chữ Pháp cho bè bạn ở ban tú-tài xem, anh Ninh thích tôi lắm. Cộng sự với tờ *La Cloche Fêlée* của anh và cự luật-sư Phan Văn Trường, tôi được cơ-hội tấn-bộ về văn-chương Anh-Pháp bồ-thêm vào một mớ Hán-học của thân-phụ tôi tập-truyền.

Trên diễn-dàn *Việt - Dân-báo* tôi chẳng ngót công-kích đảng-lập-hiến của lãnh-tụ thân-Pháp là Bùi Quang Chiêu, bấy giờ có tờ *La Tribune Indochinoise* làm cơ-quan phản động, chống đối hám-hại thanh-niên cách-mạng. Nhờ uy-tín của Đặng-Thúc-Liêng, nhiều bức lão-thành cách-mạng ủng-hộ chúng tôi. Những hoạt động từ năm 1930 của Đặng-Thúc-Liêng đều có tôi nài-nỉ thúc giục.

Đến năm 1941 Nhật-Bồ chiếm-cứ Việt-Nam; tay sai của chúng cố-gắng o-bế các phần-tử cách-mạng để kè-né cho chúng thỏa-mãm cái-mộng xâm-lăng Đông

Nam Á. Biết rõ thâm-tâm độc-hiểm của thân-dân Thiên-Hoàn-Hiro-Hito, thân-phụ tôi già và bệnh-tật đề-tránh trò-lợi dụng ấy.

Về phương-diện xã-hội khác, Đặng-Thúc-Liêng đã dày-công sáng-lập *Việt-Nam Y-Dược Hội* năm 1934, nhằm mục-dịch bảo-vệ lương-y và được sĩ-Đông-Phương đã-nhiều phen-diêu-dứng.

Cuối năm 1944, để tránh nạt-bom tàn-khốc ném xuống Sài-gòn Chợ-lớn mỗi ngày, thân-phụ chúng tôi cùng gia-dình về quê-ngoại-tôi, ở làng Tân-Qui-Đông, chäu-thành Sa-Đéc. Dường-nhàn một ít-lâu, chúng tôi lo tồ-chức ở kháng-chiến chống-Nhật sau ngày đảo-chánh, 9 tháng 3 dl. 1945. Một đêm, mồng 10 tháng 7 dương-lịch, cụ Đặng-Thúc-Liêng về nhà nằm-liệt vì cảm-mạo rất nặng. Tuổi già, sức yếu, cụ tạ-thể đứng ngọ ngày 16 tháng 8 dương-lịch 1945, và tạm-thời an-táng ở làng Tân-Qui-Đông, quận-ly Sa-Đéc. Cụ đe-lại cho con mày pho-kinh-sử và một gươong nho-nhả, quí-báu ngàn-lần-hơn tài-sản của Thạch-Sùng. Hiện giờ cụ còn-lại ba người-con: hai chị tôi-lo-tu-duong, và kẻ-chép-truyện này còn mang lầm-nợ văn-chương.



# Người THƠ XUẤT HIỆN

*Đuăc Thu*

## TÓM TẮT CÁC KỲ TRƯỚC

Vào năm 2.000, một Thi-hào Việt-Nam nhân nhìn và nghe hai trẻ nhỏ trò chuyện khi chúng sưởi nắng làm sống lại một xác bướm, tìm ra lẽ sống mới của loài người. Một cuộc thanh-luận của các thi-hào Việt-Nam diễn ra trong một trại hoa. Một bản tuyên-ngôn của năm nhà thơ Việt kêu gọi các nhà chính-khách trên thế-giới rút lui, trả lại nhân-loại cho các nhà thơ, những sứ-giả « tin yêu » của loài người, tự điều-khiển lấy nhân-loại đi về một hướng xây dựng mới.

Chính-phủ các nhà thơ của các nước được thành-lập. Một vài vần thơ được gửi ra chiến-trường cuối cùng làm tắt im tiếng súng...

Việt-Nam được coi như Trung-tâm của nếp sống mới. Giữa khung cảnh ấy, có hai kẻ yêu nhau.  
Nàng tên Vân. Chàng tên Thi...

P.T.

**V**ÂN là con gái út của thi-hào Nguyễn-Sắc-Xuân mà trong hồi trước ta đã thấy.

Hôm ấy Vân đi giặt lụa bên suối. Còn Thi thì đi tìm túi thơ bên một rừng mai ngắn-ngát trắng nổi liền với chân trời. Nàng đi giặt lụa chính vì trông thấy chàng tha thẩn đi tìm túi thơ. Chàng đi tìm túi thơ vì biết nàng thường lệ vẫn giặt lụa bên bờ suối.

Cả hai cùng đã nhìn thấy nhau.

Nàng Vân e thẹn, khẽ chớp mắt, gò má đỏ bừng.

Chàng Thi, lòng trai xao-dộng, hãi ván ngập ngừng trên lóp cỏ non. Họ, tình trong như đà... nhưng chưa tiện dùng lời. Thi ngọn suối chảy róc-rách, lùi gió lướt trên ngàn mai, con chim nhỏ rúc rích trong bụi tăm xuân, chiếc lá run mình trên nhánh cây căng sừa đã nói lên dùm họ.

Tất cả đều đồng tình tạo nên một không khí thuận-siên, vun đắp cho đôi lứa yêu nhau.

Và họ đã yêu nhau.

Thi ngây-ngất, khẽ cầm lấy tay nàng, mà tưởng chừng như vừa nâng lên một cánh mai. Chàng thi-sĩ trẻ tuổi của cái « năm hai ngàn » ấy, ngỡ nàng

là một hồn hoà vừa hiện xuống.

Thần tú chọt nảy sinh trong một phút xuất thần. Thi thi thầm bên tai nàng, như ngọn gió thi thầm lướt trên những tròng mai trắng. Mỗi lời chàng nói ra đều là những vần thơ cảm tú.

Vân, đê mê, tưởng như chàng là chiếc bướm phong tình dương làm xao động những búp hoa non trong lòng nàng. Nàng khẽ hé môi hóp lấy từng lời thơ của Thi như con bướm hút từng giọt mật trong nhị hoa, như cánh hoa non run rẩy hứng lấy từng giọt sương buổi sớm.

Họ rùng rằng chia tay, mà ánh mắt cùng đã hẹn hò tái ngộ.

Buổi ấy nàng Vân thẩn thờ về nhà.

Nhà thi-hào Nguyễn-Sắc-Xuân đương ngồi đọc ấm bên khay trà quyện ngát hơi sen.

Vân cúi đầu chào cha, toan đi thẳng vào trong nhà.

Thi-hào Nguyễn-Sắc-Xuân bỗng gọi giặt nàng lại.

Nàng Vân mân-mê tà áo, cúi đầu.

Thi-hào Nguyễn-Sắc-Xuân nghiêm giọng:

— Nay Vân, con mới ở đâu về ?

Vân thưa :

— Con vừa giặt lụa bên suối  
— Ủ nhỉ! Ta quên không nhìn  
thấy mấy tấm lụa còn đầm nước  
suối trên tay con. Nhưng, sao ta  
vẫn thấy con có một vẻ khác lạ  
ngày thường... Ủ, chẳng có lẽ  
ta nhầm... Rõ ràng từ người con  
còn có quyền cả một chất hương  
thơ. Chất thơ chau ngọc! Vân,  
con cứ nói thực cho ta nghe!  
Vì đâu mà có chất thơ thản cốt  
ấy! Không có lẽ đó là hương  
thơ của núi rừng, của suối, của  
hoa cỏ. Hương thơ ấy tất  
phải phát xuất từ con tim của  
Người, vì nó nhiễm đầy tình  
Người...

Nàng Vân sợ hãi. Quả thật  
cha nàng xứng đáng là một thứ  
minh chủ của thơ.

Vân bèn khép kẽ rõ tình  
đầu, lại không quên đọc lại  
những vần thơ của người thơ  
trẻ tuổi.

Ông già vuốt râu lắng nghe,  
đầu gật gù bên khói trà thơm  
ngát.

Khi Vân đọc dứt, thi hào  
Nguyễn-Sắc-Xuân bảo nàng:

— Người này quả xứng đáng  
với con. Trời sinh ra người đẹp  
tuyệt sắc là dành để cho thi nhân  
chó không phải cho phuơng ô  
trọc, chỉ ham danh, chuốc lời.

Người thơ xuống trần là để

làm cho cuộc đời bớt ô trọc.  
Người đẹp sinh ra là để gây  
tư cho người thơ.

Từ muôn kiếp trước giao-  
nhân với thi sĩ vẫn là có trái  
duyên.

Ta cho phép con mòi chàng  
đến đây cho ta hội kiến một lần.  
Ta muốn đàm đạo với một nhà  
thơ trẻ tuổi để được biết thêm  
tinh ý của họ. Người này, xem  
trong cốt cách thơ văn, có thể  
là sứ giả của những nhà thơ  
thế hệ mới đây. Thơ không  
câu chấp khuôn pháp, phóng  
tung mà kỷ luật, buông mà bắt,  
man mác mà không phiêu lưu,  
dứt khoát mà tự tin, tối đẩy mà  
lai sáng đẩy, là bối ý thành  
ý thành thì tú thành. Còn  
nhạc thơ thì tự trong lòng  
y đã có, ví như một ngọn gió  
nhẹ chỉ lướt qua sợi giây đàn  
là đủ nẩy lên được âm thanh.  
Vần đề này từ bốn năm mươi  
năm trước các nhà thơ nước ta  
đã nhiều lần bàn tới. Có lẽ ngày  
nay việc ấy mới giải quyết được  
chăng?

Vân vừa mừng vừa thận.  
Nàng quay đi. Thi - hào  
Nguyễn-sắc-Xuân vẫn còn ngồi  
rung đùi ngâm lại mấy vần thơ...  
(còn nữa)

Kỳ sau: Đôi lứa Vân, Thi

# CÔ GÁI DIỆN



TRUYỆN TÀU CỦA TÙ-VU

\* BẢN DỊCH CỦA VI-HUYỀN-ĐÁC

(Tiếp theo P. T. số 31)

## XIII



THẾ rồi, tối  
bữa đó, tôi bảo  
với Hải-Lan  
rằng, thế nào  
tối nay, Bạch-  
Tần cũng sẽ đi,  
cho mà xem.

Cô hỏi lại tôi:  
— Sao anh biết?  
— Thì tôi cũng đoán chừng

núi vậy.

Cô vui vẻ bảo tôi:

— Thế, tối nay, em sẽ giữ  
nguyên áo quần và giả đò đi  
ngủ, để đợi Bạch-Tần, nhá.

— Không, không, cô chó làm  
như thế làm gì, vì cô vừa mới  
khỏi bệnh xong, cô chưa được  
khỏe hẳn, cô cần phải đi ngủ  
sớm, tôi tin chắc rằng, tôi sẽ

theo dõi được Bạch-Tần...

— Nhưng em muốn cùng đi với anh, cơ.

— Không nên, cô phải ở nhà mà nghỉ, thì hơn, cô nghe tôi, chó có xông pha vội.

— . . . . .  
Hải-Lan chẳng nói sao và tôi cho thế là cô đã mặc-nhiên nghe theo lời tôi.

Nhưng...

Vào khoảng mười một giờ đêm, tôi ngồi ngủ gật ở ghế sofa, Hải-Lan xuống gõ cửa, làm cheo tôi bừng tỉnh; tiếp đó, có tiếng xe rà. Tôi vội-vàng đâm bỏ xuống nhà ga-ra. Tôi vừa nhảy lên ngồi trên đệm xe, thì Hải-Lan cũng lảng-lảng leo lên, ngồi bên tôi. Tôi không có thì giờ để ngăn cô lại. Tuy tôi nói :

— Hải-Lan chớ nên đi...

— Không, anh cứ để em đi với.

Chẳng biết làm thế nào hơn, tôi dành đóng cửa xe lại, và mở máy cho xe chạy vọt theo xe của Bạch-Tần.

Hình như nàng đã áng chừng rằng chúng tôi đương đuổi theo nàng, nên nàng cho xe phóng đi vụn vút. Tôi cũng nhận vào cẩn ga, phóng theo riết, ở phía

sau. Vốn chiếc xe của nàng khỏe hơn chiếc xe của tôi, tôi phải nhận gần hết chân ga, mới đuổi kịp nàng. Đêm tối như mực, tôi chẳng hề chú ý tới đường sá, mà chỉ nhìn vào chiếc đèn đằng sau của xe nàng, mà cố đuổi theo. Hai chiếc xe lao đi như vũ, như bão, trong vòng ba khắc đồng-hồ, và, lúc đó, tôi cũng chẳng còn nhớ, nơi đó là nơi nào, đường đó là đường nào? Tôi chỉ cầm đầu, cho xe đuổi theo chiếc xe kia. Chạy tới một rừng cây, đánh loáng một cái, rồi chúng tôi lại phóng lượt quanh ven bờ hồ, mặt hồ trắng xóa như một phiến bạc lớn mèn mông. Lần lần, đường lối cứ chừng như noi lên mỗi phút một cao, ấy thế mà, cả hai chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc - độ.

Bỗng, tôi vựt nhận thấy cái cuộc thi đua này sắp sửa tiến tới một sự nguy-ngập, vì lẽ, Bạch-Tần vốn dĩ có tính hiếu thắng, nếu tôi càng tăng-gia tốc-độ, không khi nào nàng chịu thua và cứ như thế, tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Tuy nàng lái giỏi, nhưng hiện thời, nàng là một bệnh nhân, sự mệt mỏi có thể làm cho nàng thất thố, mà,

con đường này, leo dốc, lên núi với rất nhiều khúc gấp chữ chi, Bạch-Tần chỉ sênh tay lái một tí, là bao nhiêu trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu tôi.

Nghỉ tới đó, tôi bóp mạnh hai tiếng còi, rồi tôi cho xe đi chậm dần dần lại, bỗng, trong cái chớp mắt tiếng rít của cái hầm xe, tôi thoáng nhìn thấy chiếc xe xanh, lao ra khỏi con đường núi. Hải-Lan het lên một tiếng thét thanh, tim tôi đập mạnh, mồ hôi tôi đổ ra như tắm, tôi cố chấn tĩnh, cho xe từ từ đi tới chỗ tai-nạn. Trời tối đen như mực, nhìn xuống dưới, tôi trông thấy lò-mò cái xe Bạch-Tần. Tôi vội vàng xoay chiếc đèn chiếu ở bên, để chiếu xuống mé núi, nhưng tôi chỉ toàn cây cối rậm-rạp đèn sì và bao nhiêu cành cối gãy nát vì thân chiếc xe đổ lăn phải. Tôi liền để chiếc xe của tôi sát vào mé đường, rồi tôi dặn Hải-Lan ngồi đó đợi tôi và hẽ cô thấy có xe nào đi qua, thì cầu-cứu. Còn tôi, một mình, tôi đập bừa lên cây cối đổ, gãy, đẽ dỗi theo vết của chiếc xe xanh. Chân, tay, mặt mũi tôi bị gai góc cắt nát, chỗ nào hình như cũng bị róm máu; áo quần

tôi bị xé rách tả tơi; tôi cứ cầm đầu xuống dốc núi, chẳng thấy đau đớn vì hết, tim tôi đập như muốn phá lồng ngực tôi ra. Trong khi đương mè-man ấy, bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi ơi-oi của Hải-Lan. Tôi dừng chân, quái cổ lại hé tết cổ dừng có xuống, nhưng cô chẳng nghe; cứ lẩn-xá chạy theo, tôi dành để mặc cô ấy.

Mãi nửa giờ sau, tôi mới lẩn mò tới chỗ chiếc xe, nó đổ nằm nghiêng, cạnh một gốc cây lớn, cơ chừng cái cây đó đã ngăn hẳn đà lăn của chiếc xe bị nạn. Nhưng, tôi tìm cả trong xe, lẫn ngoài xe, tuyệt nhiên, không thấy Bạch-Tần. Tôi bèn nằm áp xuống mặt đất để nhìn ở dưới xe xem, nàng có bị đè ở đó không, tôi cũng chẳng thấy gì. Vừa sợ, vừa lo, tôi đỡ chừng, có lẽ nàng đã bị hất ra ngoài, trong khi chiếc xe lăn đi long-lóc. Tôi cố tìm ở chung quanh gần đó và cứ thế, tôi quay quay hết bụi rậm này, đèn bụi khác, trời vẫn tối đen; cùng thế, tôi dành tự nhủ, phải mau trở về báo cho người nhà, và đem theo đèn để tìm kiếm, mới xong. Vừa

nghĩ tới đó, tôi vui trộm thấy ở phía tả, có bóng người động đây, tôi cõi ngoi lại, vừa đi, vừa gọi, sau, tôi chợt nghe rõ ba tiếng rên-rỉ: « Cứu tôi với ! ». Rõ ràng tiếng kêu của một người con gái. Tôi rất đổi ngạc nhiên, không lẽ Bạch-Tần lại còn kêu gọi được với một giọng trong-trẻo như vậy. Tôi khi lại gần, tôi mới nhận ra, tiếng kêu cứu đó là của chính Hải-Lan. Cô vừa run-rẩy vừa nói :

— Em bị ngã và cứ thế, lăn tuốt xuống dốc núi...

Toàn thân cô đều nhuốm bùn vẩy cát ; hai bàn tay cô đều rướm máu, y - phục cô rách mướp cả, và, cô chỉ còn có mỗi một chiếc giày ở một bên chân. Không để cho tôi hỏi thêm, cô chỉ về phía trước, và nói :

— Ở đằng kia, Bạch-Tần ở đằng kia, anh mau đi cứu Bạch-Tần !

Theo phía trỏ của Hải-Lan, tôi bèn tiến tới chỗ có một đồng gì lờ mờ trắng.

Tôi gọi :

— Bạch-Tần !... Bạch-Tần !

Tiến tới bên nàng, nàng khen khẽ rên rỉ và định nói, tôi lấy tay bụt miệng nàng và bảo nàng

cứ nằm yên, đừng nói làm gì cho mệt. Nàng liền nhắm mắt lại một cách ngoan-ngoãn.

Tôi nhìn thấy vết máu loang trên tay áo nàng, nhưng may vết thương cũng nhẹ thôi, tuy máu ra khá nhiều, làm ướt đầm cả cánh tay. Tôi vội vàng xé mội mảnh áo của nàng, để buộc chặt chỗ thương-tích, cho máu khỏi chảy, rồi tôi bế xốc nàng lên trên hai cánh tay và đi trở lại chỗ Hải-Lan ngồi. Tôi bảo Hải-Lan sô giày vào chân cho Bạch-Tần, rồi tôi diu cả hai người bước cao bước thấp, lên tới chỗ xe đồ của tôi.

Liền đó, tôi lái xe đi thẳng đến một y-viện gần đây nhất. Đầu và mặt của Bạch-Tần đều có mấy vết thương nhẹ, duy đùi bên hông bị va phải khá mạnh, nên rất đổi đau nhức, nhưng không đến nỗi gãy xương là may, chỉ trong vòng một tháng điều-trị, là có thể vô sự.

Trong khi thầy thuốc băng bó cho Bạch-Tần, Hải-Lan ngồi ở bên cô chẳng nói, chẳng rằng, nhưng, khi cô nhìn thấy bộ mặt nhợt nhạt, thất sắc của Bạch-Tần, thì cô không sao ngăn

nỗi nỗi lòng, nên cô rung rung đầy mắt lệ. Bạch-Tần thấy thế, cũng cầm lòng chẳng đâu, vừa giọt ngắn, giọt dài, vừa nắm lấy tay cô và nói bằng một giọng vô-cùng thương-cảm :

— Hải-Lan, em thương chị đến thế kia à ? Quả tình, chị đã làm cho em đau khổ quá nhiều vì chị...

— Chị đừng nghĩ thế, chị có lỗi gì đâu ! mà, chính em, em đã có lỗi...

— Tại vì em yêu anh ấy, phải không ?

— Không phải hẳn thế...

— Chị hiểu rồi, em yêu anh ấy, và, anh ấy yêu em, chứ gì ?

— Em nhận thấy rõ ràng, anh ấy yêu chị, nên mới rủ em hết lòng phục-thì chị, mà, sở dĩ tại em yêu chị nên anh ấy mới thành người yêu của em.

— Anh ấy là người yêu của em ?

— Vâng, cả hai chúng em đều vĩnh-viễn kính-ái chị, mà.

— Thế, có phải em yêu chị hơn tất cả các cái khác, ở trên đời này không ?

— Vâng, em yêu chị hơn tất

cả các cái khác, ở trên đời...

Bạch-Tần khẽ kêu lên một tiếng « á » rồi nhấp mắt lại, tự hờ như tâm-thần nàng đã được, rất đổi an-úy, vậy.

Mãi tối khi Hải-Lan ra khỏi phòng bệnh, cô mới kể lại cho tôi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện trên dày. Tôi liền bảo cô, mau-mau đi gọi điện thoại, báo tin cho thái-thái Thê-tư-Lăng biết sự thế. Còn tôi, tôi cũng đi gọi dây-nối cho y-sư Xa-lap-Mỹ, ông hẹn tôi, khi nào thái-thái Thê-tư-Lăng đến bệnh-viện rồi, thì tôi phải đến ngay Ba-Lê, để ông hỏi chuyện.

Chỉ một lát sau, là thái-thái Thê-tư-Lăng tới nơi. Tôi hết bối-rối, chưa biết nói thế nào, thì Bạch-Tần đã kể cho bà mẹ nghe tình đầu tai-nạn, duy có một điều, là nàng không hề đã-động tới việc tôi đuổi theo xe của nàng, mà đến nỗi xảy ra cớ-sự, nàng chỉ nói, nàng lái xe, đã gặp nạn và may có tôi đến cứu, thế thôi ; thái-thái rất đổi cảm-kích đối với tôi, nhưng, riêng tôi, tôi càng thấy tự thẹn vô-cùng.

Chiều hôm đó, tôi về Ba-Lê để gặp y-sư Xa-lap-Mỹ. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, y-sư đưa tôi cùng đi đến « Thành-tâm y-viện » để thu-xếp với quan thầy, cùng là thuê bệnh-phòng sẵn, để đêm Bạch-Tần về đây điều - dưỡng. Ngay sáng hôm sau, tôi cùng ngồi trên chiếc

xe của bệnh-viện Thánh-tâm, để đi đón nàng.

Từ hôm ấy, Bạch-Tần nằm chữa bệnh ở y-viện Thánh-tâm, có Hải-Lan ngày, đêm, ở bên nàng; còn tôi, cứ một vài hôm, tôi lại đến thăm nàng một lần.

(còn tiếp)



### \* CON GÀ MÁI \*

Một bà mẹ dẫn cô con gái điên đến nhà thương điên :

— Thưa Elac-sí, con gái tôi, nó cứ bảo răng nó là con gà mái.  
— Con gà mái ? Cô ấy bảo thế từ bao lâu rồi ?  
— Thưa một năm nay rồi.

— Một năm nay cô ấy cứ tưởng mình là con gà mái, mà mãi đến hôm nay bà mới đưa cô đến đây chữa bệnh ?

— Dạ, vì một năm nay chúng tôi còn nghèo lầm chưa có tiền đi Bác-sí, cho nên chúng tôi tạm chữa bệnh cho cháu bằng cách khác.

— Bằng cách nào ?  
— Dạ, cứ mỗi lần cháu kêu « tục-tục... tác ! Tục-tục... tác » thì tôi đưa cho nó một cái trứng cho nó ấp, thế là nó hết kêu, và nó ngồi yên.

Bà mẹ vừa nói xong thì cô gái điên bỗng dung kêu lên : « Tục-tục... tác ! Tục-tục... tác ! » và chạy ra vườn. Bà mẹ lật đật lấy trong bóp ra một cái trứng gà, và chạy theo kêu : « Trứng đây, con ! Trứng đây, con ! » Bà để cái trứng trên cỏ. Cô gái điên ngồi ôm cái trứng vào lòng, yên tĩnh như thường.

Bác-sí thấy vậy, liền bảo bà mẹ :

— Được rồi, bà cứ về đi, và nhớ mỗi ngày bà đem đến đây cho cô một cái trứng.

B. T

*Thor*

# LÊN RUỘT

\* DIỆU-HUYỀN \*

## Thiên - lôi

Tình-cờ hôm qua tôi gặp một cô có dính-liu trong vụ « Lu...  
sú » già, cô cười sảng-sắc và kể-lé với tôi như sau đây :

Tự-dưng bạn gái bị hám oan,  
Chỉ tại lưu-manh mấy chú chàng !  
Kim-cổ, Á-Âu, xin thử hỏi :  
Gái khôn ai chẳng kén chồng sang ?

Đâu phải vì tôi hám bạc tiền,  
Ngồi mơ biệt-thự với buyn-đìn !  
Đâu thèm hào-nhoáng xe-hơi Mỹ,  
Mà chỉ ham chàng nghiệp bút-nghiên !

Nếu bạn chăm-lo việc học-hành,  
Tài cao, đức trọng, được thơm danh,  
Hỏi ai, tiên-nữ trên trần-thế,  
Chẳng muốn trao chàng cặp mắt xanh ?

Tướng chàng thi-cử được vinh-quang,  
Đem hết tài-năng chiêm bắng vàng.  
Nở mặt nở mày cùng xâ-hội,  
Nở tai nở mũi với bàng-quan !

Tôi chỉ ước mong có một ngày  
Chàng làm quan Trạng đế dương-oai,  
Trước tòa bênh-vực bao cô gái  
Bị bỏ bùa mê chết đắm say !

Bởi vì thời buổi lầm lưu-manh  
Đò đủ trò gian bỉp gái lành.  
Bởi lầm cô nàng ham lợp vỏ  
Cho nên bị lột sạch-sành-sanh !

Nào có dè đâu, ôi bạn ôi !  
Trời tru đất diệt đứa thiên-lôi !  
« Luật-sư » lại chính tên phù-thủy,  
Mà bị bùa-mê lại chính tôi !

Thời-thể chẳng qua hồn-độn mà !  
« Luật-sư », « Bác-sĩ », « Kỷ-sư » ma !  
Muôn hình vạn tượng kia vênh-váo,  
Đỗ biết là đâu chánh với tà ?

Một lần trót dại, học thêm khôn.  
Nhắn-nhủ ai ai hãy liệu hồn !  
Bao kẻ xung-hô thần với thánh,  
Coi chừng ! Kéo trúng lũ quan-ôn !!

DIỆU-HUYỀN

TRỌNG-TẦU  
và BA TÈO

Chuyện  
CÀ - KÊ

ANH

TRUNG HOA

\* Tặng các bạn ghiền  
rượu Whisky.

Ở bên Anh, tại hải-cảng GLASGOW, vừa rồi một hỏa hoạn hi-hữu thiêu hủy cả một kho chứa rượu Whisky. Có tất cả 55.000 gallons (mỗi gallon là 4 lít 54, vị chi 269.000 lít) bị cháy phực lên như một biển lửa. Lửa rượu bốc lên cao tới 35 thước. (Xin nói : Lửa rượu, chó không phải lửa tình !) làm cho nhiều người chết trong số đó có 20 lính cứu hỏa vì tận tụy nghề nghiệp, đã bỏ mình với rượu. Có những kẻ chán đời, thấy rượu cháy đỏ rực mặt đất, tưởng đã đến ngày tận thế, vội vàng nhảy múa reo cười ! Trái lại, những bợm ghiền rượu « huýt-ki » chỉ muốn nhảy vô chết trung thành với rượu !

\* Bướm rượu Lý-thái-Bạch.

Ở bên Tầu, đời xưa cũng đã có người chết với rượu vì nghiệp chướng : cái nghiệp THO. Đó là Lý-Bạch. Ông là một thi-hào đời Đường. Được Hạ-Tri-Chương tiến dần lên Vua Đường-Huyền-Tông và được nhà vua rất yêu kính. Một hôm nhà Thơ uống rượu say (chắc là rượu để không phải Uýt-ki) say « ba-gay » để cả quần, áo, mũ, giày nằm ngủ khoèo. Vua sai Cao-Lực-Sĩ cởi giày cho họ Lý. Cao tý cho là nhục, bèn tìm cách báo thù ; nhân họ Lý có làm bài thơ ví Dương-quí-Phi với Triệu-phi-Yến, họ Cao vin vào đó để dèm pha. Dương-quí-Phi đâm ra thù ghét Lý - Bạch. Rốt cuộc

lệnh ông không bằng cồng bà, nhà vua cũng phải nghe theo người đẹp mà ghét theo. Lý-Bạch buồn chán muốn lên chơi trên cung Trăng, đem bầu rượu túi thơ lên ve vãn cô Hằng Nga. Có lẽ vì ông muốn đi gấp quá mâu thuẫn đó chưa có hóá-tiến, nên một hôm đang uống rượu trên đò, nhìn ánh trăng dưới sông, ông tưởng đã cùng nàng Nguyệt mặt nhìn mặt, với vânh坚持不懈 xuống nước, Hằng Nga không gặp, nhưng, than ôi, giòng nước kéo luôn Thi-sĩ họ Lý xuống đáy sông với vua Thủy-tề!

## VIỆT - NAM

## ★ Bán Thơ cho Trời

Ở bên « Ta » cũng chẳng kém về rượu và thơ. Chiến-sĩ diễn - hình, phải kè nhà thơ Nguyễn-khắc Hiếu. Khi thiêng sông Đà, núi Tân đã un đúc một thi-sĩ TÂN - ĐÀ bắt hủ. Nhà thơ này, khi say thì cũng không kém gì Lý-Bạch, « mơ-phú » cả trời, bởi vậy đã có lần ông gánh một gánh Thơ đi lên trên chợ Trời để bán « xôn ».

Nhưng, Trời không mua, chàng :

« Ván-chương hạ-giới rẻ như bèo ! »

Tội nghiệp Thi-sĩ Tân-Đà phải gánh lộn về Trái Đất đầy gió bụi, để cho bọn hậu-sinh chúng ta ngâm-nga chơi vậy !

## ĐẢO SICILE

## ★ Con sứ tử mơ-mộng

Các bạn ơi, không phải riêng gì loài người mới có Thi-sĩ mơ-mộng nhé ! Loài sứ tử cũng biết mơ-mộng vậy ! Ở Raguse (Sicile) vừa rồi có một con sứ tử cái của gánh xiếc nô bỗng dung sô lồng để đi lang thang trong thành phố. Thấy một cảnh nhà đẹp, sứ-tử ghé vào thăm. Trong nhà chỉ có một bà già và đứa bé con lên 2 tuổi. Sứ-tử có vẻ mơ-mộng, không muốn ngó hai bà cháu kia, mà chỉ ngửi các đồ đặc trong nhà. Thơ-thần ở đó độ nửa giờ, thì nhân viên gánh xiếc mới vác lười, vác súng sáu, đến để mời cô Sứ-tử trở về chuồng. Nhưng cô

nàng đã thót lên di-văng nằm ngủ, đôi mắt lấp-bừng lấp-dim... Ai nấy đều yên không dám phá giấc ngủ của Nàng Sứ-Tử.

M ♀

## ★ Bao giờ tận thế, hả « chị Diệu-Huyền » ?

Tổng Tham Mưu Trưởng James Ferguson, phó trưởng phòng nghiên - cứu không - gian Mỹ, vừa tuyên bố tại Washington rằng Chính - phủ Mỹ đã quyết định đặt một căn cứ quân-sự tại cung trăng.

Ngoài ra, trong một bài diễn văn đọc trước hội nghị Liên - Hiệp kỵ-sư Quân đội Mỹ, Đại-tướng Fertuson còn nói thêm : Những nghiên - cứu tương-tự cũng đang được khởi-sự để đặt một nhà ga giữa không gian (Space Station) cách xa trái đất năm ngàn dặm, để làm cái trạm dọc đường lên cung Trăng. Có lẽ trái đất muốn thành quả dưa bở, sắp nứt nẻ hết rồi, và đến ngày tận thế hay sao mà các ông đã lo tìm đường di-cu - lên Nguyệt-diện ?

Hèn chi « bà Tú » nhà ta đã lo cuống-cuồng, chưa chi đã hỏi thăm « ông Tú » đường đi lên Thiên-dâng ở đâu ?

Ông Tú chơi ác, cứ chỉ đường xuống Địa-ngục mà thôi ! Hà hà !

## PHÁP

## ★ Đây Thiên-Đường trên nóc toa xe lửa !

Ông già Gino Pistarla, 70 tuổi, một nhân viên hỏa xa Pháp hồi hưu, chán đời, hôm vừa rồi, cũng muốn đi lên Thiên-đường sớm, nên đã mượn đầu máy xe lửa để kết liễu đời mình. (Nghĩa là ông Cụ định nhờ chuyến xe lửa chở linh-hồn ông lên Thiên-đường Ông dầm đầu vào chuyến xe lửa tốc-hành Paris-Vintimille. Có lẽ chiếc đầu máy xe lửa vị tinh đồng nghiệp (cùng dân « Sơ-manh đờ phe » với nhau mà há !) nên không muốn giết ông già, chỉ cắn gãy một cái giò và hất bắn ông lên nóc toa hạng nhì của đoàn tàu đang chạy ngon trơn, để ông nằm bất tỉnh trên nóc toa, máu chảy dầm-dề mà không chết !

Đầu tàu cắn gãy 1 giờ ông đê cảnh cáo : từ nay còn độc có một thun, cho cù hết đói đi lên Thiên-đường !

## ANH

## ★ Ông Giáo-sư Văn - Chương độc đáo !

Giáo-sư Bonhomme ở Londres (Anh-quốc), được cử vào dạy

lớp Văn-Chương cho tù-nhân gương mẫu tại khám đường Wards Worth. Tất cả các tù-nhân trong khám đều được theo lớp tối về văn chương cổ-diển của giáo-sư. Nhưng thay vì dạy chữ, ông giáo-sư lại thích làm liên-lạc viên cho tù-nhân với gia-dinh họ và giúp họ thực hành triết-ly « vượt ngục » ! Ông còn lén giúp họ một số dụng cụ cần thiết nữa : nào giây, nào dao, nào khoang, nào búa, v.v... Không đề một đêm nọ lính gác đã bắt gặp 30 tù-nhân, đang cưa, đục, đẽo, làm chìa khóa giả mưu toan mở cửa vượt ngục. Thế là 30 anh-tù, học sinh của giáo-sư, vì học chưa thuộc bài nên không vượt ngục được, mà giáo-sư vẫn-chương lần này lại phải vào ở luôn trong khám lớn !

## BA LAN

## ★ Tờ di-chúc của anh ăn mày.

Để khinh bỉ người nghèo khổ, người ta thường mắng : Đồ ăn mày ! Daniel một « đồ ăn mày » thường trực ở những nhà thờ tại Varsovie vừa chết vì đói và rét. Nhưng cảnh-binh hết hồn khi khám phá ra sự lạ sau đây : Một tờ di-chúc của anh ! Tờ di-chúc của Daniel cho 36 người

bạn nghèo được thừa hưởng gia tài của anh đã dành-dụm được. Những kẻ được hâu-dái thì được chia đất cát ở Bucarest và Varsovie, còn kẻ khác mỗi người hưởng chừng 2 triệu đồng Zlotys (chừng 400.000\$ V.N.) dấu trong bình bông hoặc dưới sàn gỗ ! Các bạn thấy không ? Từ nay có thấy « ăn mày », đừng có khinh họ là « đồ ăn mày » nữa nhé !

## Y

## ★ Tám nàng Tiên « oánh lộn » !

Trong thành phố Palerme, có tám tiên-nữ vừa bà vừa cô, từ 18 đến 54 tuổi vừa « oánh lộn », kịch liệt chỉ vì cãi nhau về mẫu áo. Các bà lớn tuổi cứ nhất định cho rằng mẫu đó là mẫu đúng thời trang, trái lại các tiên cô choai choai cương quyết cho mẫu hoa cà là đúng mốt. Thế là mốt nọ và mốt kia, hai phe nữ chiến-sí kịch chiến bằng đá, bằng thanh sắt. Báo hại mấy cái áo tơi, và người có phận sự lại phải đi « sót », mấy tiên bị lò đầu chảy máu vô nầm nhà thương ! Xin can trước mấy bà mấy cô tiên-nữ Việt-nam đừng có « oánh lộn », theo kiểu đó ở đường Bô-na !

## ★ Chuyến tàu hạnh phúc

Đã trễ tàu mà còn chạy kịp tàu đê leo lên, đó là trường hợp

cô em 14 tuổi tên là Cristina Pepe ở Naples (Ý), vừa rồi. Cô em đã nhảy kip tàu, lại vô tình nhảy trúng lê toa của anh chàng soát vé tên Stefano Chiarelli 24 tuổi. Hai người nhìn nhau cười, thế là có tiếng sét ái-tình xoẹt qua hai trái tim. Thế là cô em 14 tuổi nhảy trúng toa rồi lại nhảy trúng luôn vào tim anh chàng soát vé ! Thế mới biết duyên số con người có thể quyết định trong vài giây đồng hồ, chứ không cần lâu. Cô Cristina Pepe vừa làm phép cưới với chàng Stefano Chiarelli nhờ chuyến tàu tri ngộ nói trên ! Nàng là người vợ trẻ nhất của nước Ý hiện nay, kém thua chàng 10 tuổi thôi.

## PHÁP

## ★ Tiền nhuận-bút của ông Tổng-Thống.

Tổng Thống de Gaulle có cho phép các báo ngoại quốc đăng trước quyền thứ 3 trong bộ « Chiến-sự Hồi-ký », của ông. Tổng-Thống được tiền nhuận-bút tất cả 100 triệu quan. Vừa rồi, ông lấy hết số tiền này tặng cho 10 cơ-quan từ-thiện của nước Pháp, giúp các phụ-nữ và nhi đồng nghèo khổ. Có lẽ tại vì Tổng Thống de Gaulle ân-cần thương-xót dân nghèo của xứ ông cho nên ông được nhân-dân Pháp hoan-hộ ôn-nhiệt-liệt đó chẳng ?

Mình ôi \*

ngày

tới

Gần

tận thế ?

**B**À Tú tánh hay bộp chộp  
lại ngày thơ, nghe vài tờ  
báo nói sắp đến ngày tận thế là bà  
sợ cuống quít lên, tưởng ngày  
tận thế sắp đến nay mai thật! Bà  
không muốn thế vì bà đang  
sống trong tình yêu êm đẹp tuyệt  
vời. Bà không muốn thấy những  
bất ngờ ghê gớm đe dọa số kiếp  
nhân loại và riêng hạnh-phúc  
của Bà, như đã tả trong một  
trang sách của Albert Camus...

8 giờ sáng chủ-nhật, Bà nằm  
đọc báo trong chiếc vông tơ treo  
dưới bóng mát hai cây lệ liêu  
ngoài vườn. Con mèo trắng  
«Mimi» ngồi trên bụng bà, đón  
lùn gió hiu-hiu nhẹ nhàng, mắt  
mè. Dưới chân bà, ánh mặt trời  
đùa đẽ với bóng cây bóng lá. Ông  
Tú ngồi nơi bồn bông gần đấy,  
tăng tiu mấy khóm hoa hortensia,  
và hoa pétunia rực rỡ các  
sắc màu xinh đẹp.

Bóng bà Tú cất tiếng thò-thé  
gọi ông. Tiếng bà trong veo như  
màu pha-lê của vòm trời tươi sáng:

— Mình ơi!

— Ơi.

— Mình coi tờ báo này rồi  
chưa?

— Chưa.

— Mấy bữa rày Mình coi báo  
có thấy gì lạ không?

— Không.

— Trong báo nói quả đất sắp  
đến ngày tận thế, Mình không  
thấy sao?

— Tận thì tận! Anh còn mong  
nữa đó.

— Thế thì hai đứa mình cũng  
sắp chết queo đến nơi rồi hả?

— Ủ, chết thì chết! Anh tán  
thành!

— Mà trái đất sắp lộn tung-  
phèo, bè làm ba làm bốn  
mảnh, còn loài người thì chết rụi  
hết, thật không hả Mình?

— Nhưng ai bảo Mình thế?

— Trong báo nói đây nè.

— Nhà báo nói lão ăn tiền...  
Hai đứa mà nghe!

— Chó không phải khoa học  
tiên đoán được ngày tận thế sao?

— Khoa-học chẳng bao giờ  
tiên đoán ngày tận thế. Trái lại,  
khoa học cứ tiến tới mãi, tiến tới  
hoài, và người ta không thể biết  
trước đến bao giờ nó mới ngừng.  
Còn trái Địa cầu đến ngày nào mới  
ngừng xoay, giờ nào nó sẽ bể nát  
như trái sung chín rụng xuống đất,  
thì khoa học làm sao mà biết  
được! Họ chẳng một vải tôn-  
giáo có cho ta biết trước đe  
phòng-bị-lo «cứu-ván linh-hồn»...

— Tôn-giáo làm sao biết được,  
hả Mình?

— Có Chúa bảo.

— Chúa nào, hả Mình? Vì  
Chúa bảo sao?

## MÌNH ƠI !

— Trong THÁNH-KINH  
(LA BIBLE), của đạo Gia-Tô,  
Đạo Tin-Lành, Đạo Cơ-đốc  
Phục-Lâm, có nói đến ngày tận-  
thế. Kinh Saint Matthieu, trong  
bộ TÂN-UỐC, ở chương  
“Phiên xử-lời cuối cùng” có chép:  
đến ngày tận số, thì những người  
được kêu lên đứng bên tay phải  
của Chúa sẽ được Chúa cho lên  
ở Thiên-Đàng, sống mãi-mãi,  
không chết. Còn những người bị  
bắt đứng bên tay trái của Chúa  
là những người sẽ bị giết chết  
vĩnh-viễn. — Nhưng kinh Saint  
Matthieu không nói rõ thiên-đàng  
ở đâu, và những kẻ bị tội chết  
sẽ chết cách nào. Đến kinh Apoca-  
lypse, (của Saint Jean) là quyền  
kinh chót trong bộ TÂN-UỐC,  
thì có tả rõ-ràng hơn. Theo kinh  
ấy, ngày tận-thế sẽ là ngày Thế-  
giới bị tiêu-tan, Đức Chúa Con  
(Đấng Christ — Fils de Dieu) sẽ  
hiện ra trên trời xanh. Chúa ngồi  
trên một chiếc ngai vàng rực-rỡ  
và đội mũ vàng. Hai bên Chúa  
có 24 ông già mặc áo trắng  
ngồi trên 24 chiếc ngai. Đó là  
mấy vị Thiên-thần, và cũng là  
mấy vị Quan Tòa. Chung quanh  
Chúa có bốn con thú: một con  
Sư-tử, một con Bò rừng, một

con Kỳ-lân đầu người mà đuôi  
ngựa, và một con chim Phượng-  
hoàng. Bốn con thú này có vô số  
con mắt để ngó được khắp các  
phuong-trời. Bên chân Chúa là  
một con Chiên có 7 sừng và 7  
mắt. Các vị Thiên-thần xét hồ-so  
từng người, những kẻ sống và  
những kẻ chết, (kẻ chết tạm bây  
giờ chỉ xuống ở dưới Purgatoire,  
còn đợi phiên xử cuối-cùng của  
ngày tận-thế). Những kẻ nào tin  
CHÚA, theo Chúa, sẽ được gọi  
là ELUS, được đắc-dạo, được  
Chúa thương yêu. Họ sẽ được  
mặc áo trắng và cầm một lá dù  
(palme) trong tay, để phân biệt  
với những kẻ có tội, là những  
kẻ không tin Chúa, không theo  
Chúa, mà theo con quỷ SATAN.  
Bắt đầu cuộc hành-phạt, một  
vị Thiên-Thần thổi một tiếng  
còi thứ nhất (trompette), nghe  
âm-u rùng-rợn. Từ đó một trận  
mưa máu đỗ ào-ào xuống, lôi  
cuốn loài người có tội lõi xuống  
biển máu. Rồi hồi còi thứ hai,  
một trận mưa lửa rót xuống, đốt  
cháy quả Địa Cầu. Rồi hồi còi  
thứ ba một ngôi sao hỏa-tinh  
rụng xuống, lửa chảy tan ra thành  
rượu Absinthe (thứ rượu mạnh  
nhất, uống nhiều vào sẽ bị cháy).

da cháy thịt) để tiêu hủy những kẻ còn sống sót. Một tiếng còi thứ tư, mặt Trời, mặt Trăng và các vì Tinh-tú sẽ tắt hết. Thế là tiêu-tan cả vũ-trụ. Chớ không riêng gì Trái Đất. Khi cuộc hành phạt của ngày tận-thế đã chấm dứt, ngục thất trần ai sẽ không còn mày-may gì, thì Chúa Trời sẽ thổi ra một ánh sáng mới, tạo-lập một cảnh đời mới để cho những người con tin-tưởng nơi Chúa, linh-hồn đã hoàn-toàn được cứu thoát khỏi địa-ngục, được ở đời đời kiếp kiếp với Chúa, trong hào-quang diêm-lệ và trong sạch của Thiên-Đàng. Đò là cảnh-tượng ngày Tận-thế, theo tín-diều của Gia-tô-giáo. Sau ngày ấy, chỉ những kẻ nào đã tin-tưởng nơi Chúa và linh-hồn đã được cứu vãn khỏi tội lỗi mới còn sống lại với Chúa trong một cuộc đời mới và một thế-giới mới.

— Chuyện đó sẽ có thật không he ?

— Mình hỏi túc cười ! Thật, hay không, chỉ có Chúa Trời biết, chớ cái thẳng phàm phu tục tử này làm sao biết được ? Anh chỉ kẽ lại cho mình nghe những điều ghi chép trong bộ kinh *Tân Ước* của Đạo Gia-Tô đó thôi.

— Thế thì trong Thánh kinh có nói chừng nào sẽ tới ngày tận-thế không hả Mình ?

— Không. Trong Kinh Saint Matthieu, chương XXIV, 36, có nói rằng Chúa Trời không cho ai biết trước ngày giờ tận-thế. Nhưng tất cả tín đồ Gia-Tô-giáo đều tin chắc là ngày ấy sẽ đến. Đạo Tin-Lành cũng tin như vậy. Đạo Hồi-giáo cũng dựa theo kinh Bible mà tin sẽ có ngày tận-thế, chỉ khác một cái là Chúa của Đạo này là Mahomet đại diện của Chúa Allah tối cao, sẽ chủ tọa "phiên xử cuối cùng" chứ không phải Chúa Jésus Christ, con của Chúa Cha, bên Đạo Gia-tô.

— Mình ơi, thế sao đạo này các báo thường nói là sắp đến ngày tận-thế ? Các báo căn cứ vào đâu mà quyết đoán như vậy ?

— Có lẽ họ theo cái thuyết của Đạo Cơ-Đốc Phục-Lâm (ADVENTISTES) Đạo này tin rằng giờ tận-số của loài người không còn bao xa. Họ ví dụ giờ tận-thế là đúng 24 giờ, thì đồng hồ của Chúa đã chỉ 24 giờ kém 5 phút. Theo sự phán đoán của Cơ-Đốc Phục-Lâm, các bom nguyên-tử của loài người đã chế ra, chính là cái diem báo hiệu cho ta đợi

Một cảnh hoang-tàn  
sau khi động đất

chờ ngày tận-thế rất gần gũi đây,  
Anh có đọc quyển « Minuit moins cinq » (kém 5 phút đầy nửa đêm)  
đó là lời báo-dộng cho loài người  
đã bị gấp-gấp theo về với Chúa  
kéo ngày tận thế không còn bao xa.

— Minh có tin không ?

Ông Tú hái một cành hoa hồng  
vừa mới hé nụ, đẹp và thơm  
làm sao ! Ông nung-niu nụ hoa,  
đem lại bà Tú, vừa di vừa nói :

— Không ! Anh không tin là  
Thượng-đế sẽ tàn nhẫn với  
loài người đến như thế !

Ông ngồi xuống vóng, khẽ  
tinh-hiêng mình trên ngực bà, và  
trao bà cánh hoa hàm-tiểu :

— Đây, anh tặng mình một  
nụ cười của Thượng-đế.

Bà Tú âu-yếm nhận hoa, đưa  
lên mũi ngửi :

— Nụ cười đẹp quá, và thơm  
quá nhỉ ! Đẹp và thơm giống  
như nụ cười của anh Tú yêu  
quý em.

Rồi bà đưa lại ông Tú :

— Minh kết hoa lên ngực  
cho em.

Bà âu yếm hôn vòm trán cao  
của chồng, rồi hỏi tiếp :

— Minh ơi, theo Minh, không  
có Thiên - đàng và Địa - ngục thật

sao hả Minh ?

— Muốn có thì có, muốn  
không có thì không có...

— Nếu như có, thì Thiên-  
đàng và Địa-ngục ở đâu ?

Ông Tú châm điếu thuốc hút,  
tüm-tüm cười :

— Anh rất tiếc là không thể  
trả lời câu hỏi đó của em, vì lẽ  
rất giản-dị là anh chưa có dịp đi  
du-lịch đến thăm hai nơi ấy.

— Trong các sách Sứ - Địa,  
không có nói sao, Minh ?

— Thế thì hỏi Minh còn học  
trường Gia-long, các cô giáo dạy  
môn Sứ - Địa có dạy mình Thiên-  
đàng và Địa-ngục ở đâu không ?

— Sách của em học toàn là  
đề thi Trung học đệ nhất cấp,  
hồng có sách Sứ - Địa về Thiên-  
đàng và Địa-ngục, Minh à. Nhưng  
em nghĩ rằng sách của Đại-học  
Bách-khoa thì có.

— Rất tiếc là anh không có  
học trường Đại-học Bách-khoa.  
Nhưng anh nhớ mang-máng rằng  
Thiên - đàng và Địa - ngục có bốn  
nơi lận.

— Ở đâu, hả Minh ?

— Theo như các sách kinh  
của Đạo BÀ-LA-MÔN, (Brah-  
manisme) thì Địa-ngục, gọi là  
BHOUVANA, ở dưới Trái

Đất, nơi từng dưới thế-giới yêu  
ma (PÂTALÂS), gồm có 24  
khu - vực. Những người chết  
xuống dưới, như bị đi tù dày, kẻ tội nặng thì ở nơi khu - vực  
khô-sai chung thân, kẻ tội nhẹ  
thì được biệt-dài hơn, v. v... Rồi  
một thời gian mãn hạn  
những kẻ này được sống lại,  
trở về trần gian. Bên Nhật có  
hai nơi Địa-ngục. Địa-ngục của  
Phật-giáo gọi là JIGOKO, và  
Địa-ngục của Thần-đạo (SHIN-  
TO) gọi là YOMOTSU KOU-  
NI, nơi đây có một vị Chúa  
ngục rất khắc - khốc, tên là  
SHOUSANOWO - NO - MI-  
KOTO. Đạo Phật thì chia làm  
hai phái. Theo thuyết Nam-Tôn,  
tức là phái LIỀU - THỬA  
(HINAYANA), thì Đức Phật  
không quan-niệm ngày tận-thế.  
Cuộc đời là một luân-chuyển  
của nghiệp chướng (Karma). Con  
người sống hết kiếp này đến kiếp  
khác, luân hồi mãi mãi (sam-  
sâra) cho đến khi nào tu được  
đến chỗ toàn-thiện toàn - mỹ,  
hoàn-toàn giác-ngộ thì sẽ đến  
NIẾT-BÀN (NIRVÂNA), và  
thành một vị Phật.

— Niết - Bàn là Thiên - đàng,  
phải không Minh ?

— Không phải là Thiên - đàng

của thế-chất, mà là của tinh-thần  
thì đúng hơn. Là nơi vô sắc,  
vô hương, vô hình, vô ngã.  
Còn theo phái Bắc - Tân của  
ĐẠI-THỬA (MAHAYANÂ)  
thì có Thiên - đàng, tức gọi là  
Cực-Lạc Thế-giới (SUKHA-  
VÂLI). Trong kinh A-DI-ĐÀ,  
có chép : « Từ đây đi về Tây-  
phương kia, trải qua 10 muôn  
ýc Phật-độ, có một Thế - giới  
gọi là Cực-Lạc ». Nơi đây để  
dành riêng cho những người tu  
nhơn tích đức, và thật là một  
nơi thần - tiên, mà tất cả mọi  
vật đều là bằng vàng, bạc, châu  
báu, tú-bảo, thất-bảo, lưu-ly,  
pha-lê, xa-cù, mā-não, v.v...  
Còn Địa-ngục gọi là NARA-  
KA, hay là NIRAYA, là nơi  
giam nhốt những kẻ phạm tội-  
ác trên trần-gian. Tội nhân bị  
đu-thứ nhục-hình ghê-gớm, do  
bọn quý-sứ đầu trâu mặt ngựa,  
chim cú, rắn độc, chó ngao, cối  
đầm, cối dâ, bàn chông, cửa xé,  
vạc dầu. v. v... có chừng 136 dia-  
ngục và nhiều cửa ngục.

— Còn đạo Hồi-Hồi ?

— Hồi giáo (ISLAM) cũng  
có quan-niệm rõ ràng về Thiên  
đường và Địa-ngục. Theo Kinh  
CORAN mỗi người đều chịu

trách-nhiệm về hành-vi của mình trên trái đất. Tất cả những hành động của mỗi người đều có các vị Thần biên-chép rõ-ràng trong một quyền hò-so, tên là SIDDJIN. Đến một ngày nào đó, Chúa MA-HOMET sẽ xét xử. Kẻ nào tốt sẽ được lên ở trên Thiên-dàng, tên là FIRDOUS, hay là DJENNET. Những tín-dồ của MAHOMET đều được lên đây. Còn ngoại già đều bị đày xuống Địa ngục, gọi là EL SAKKAR, hay là AL HOTAMA, nơi đây tội-nhân bị chết dối, chết khát, hoặc chết trong nước sôi. Còn những người lên ở Thiên-Dàng với Chúa ALLAH và Chúa MAHOMET thì được tha hồ hưởng các thú vui như ở trần-gian : dầu thơm, nước hoa, gái đẹp, v.v...

— Ở Thiên-Dàng Hồi-giáo, có cả gái đẹp để làm gì, hả Minh?

— Minh hỏi lạ dữ hồn! Có gái đẹp để yêu đương, chó để làm gì! Được yêu đương thả cửa mà! Trong kinh CORAN cho phép đàn ông lấy ba bốn vợ, Minh không biết sao? Ở thế-gian còn được lấy V1, V2, V3, V4, thì chừng lên Thiên - Đàng, Chúa ALLAH cho tha hồ lấy vợ, đến V35, cũng được nứa kia mà!

Bà Tú cười:

— Chi mà lạ nứa!

Ông Tú không cười :

— Lạ mẩn răng? Anh thì anh cho là không lạ chi mô! Thế mới là đúng diệu chó. Cho nên anh hoan hô Chúa Mahomet, và Chúa Allah! Very good! Very very good!

Bà Tú véo ông Tú đau điếng :

— Nói chuyện Thiêng - đàng, Địa ngục khác cho em nghe đi!

— Ủ, thì hãy bỏ cái tay ra đã! Véo anh đau điếng, anh làm sao nói được?

Ông Tú tẩm tẩm cười, nói tiếp :

— Theo người AI-CẬP, Địa ngục gọi là NUTGER-KHER, hay là TUÀOU, có mặt trời chiếu sáng. Vì ở Ai-cập, ban ngày mặt trời chiếu trên dương gian, ban đêm mặt trời chiếu dưới âm phủ. Ở đây không có hình phạt như ở các địa ngục khác. Tôi nhân bị tiêu diệt sạch sành sanh, không còn một mạng. Còn những người có đạo đức, thì được sống lại ở NUTGER-KHER, và không bao giờ chết nữa. Ở HY-LẠP thì Địa ngục tên là HADÈS, ở về Phượng-Tây, không có mặt trời. Hadès có 4 con sông bao bọc : Sông Styx, sông Cocytus, sông Achéron, và sông Pyryphlégeton. Cửa ngục có con chó ba đầu canh gác, tên

là chó CERBÈRE. Chúa ngục tên là HADÈS, có vợ tên là PERSIPHONÈ, và anh lái đò để chở các người chết qua sông, tên là CHARON. Trong ngục, lại còn có 3 ông quan tòa, tên là MINOS, RHADAMANTE, EAQUE... Minh có biết chuyện chàng Thi-sí ORPHÉE lén vô Địa ngục này để tìm người yêu của chàng là EURYDICE không?

— Có phải tại vì cô nàng đẹp quá, bị chàng Aristée đuổi bắt nàng chạy trốn, bị con rắn độc cắn chết, phải không?

— Phải. Minh hãy kể nốt anh nghe xem có đúng không?

— Orphée nhớ nàng quá, bèn đi xuống âm phủ, quyết bắt người yêu về. Chàng đem theo ống sáo, vì chàng thổi sáo còn hay hơn Tiêu lang ở bên Tàu nứa lận. Chàng bơi qua sông Styx, lén cửa ngục bị con chó Cerbère 3 đầu 6 mắt trông thấy, toan vồ chàng. Nhưng chàng thổi ống sáo hay quá, con chó 3 đầu 6 tai nghe mê rồi ngủ luôn. Orphée liền lén vào được ngục tìm gặp Eurydice. Nàng trông thấy chàng, mừng quýnh, nhảy tới bá cỗ chàng và hôn thoi là hôn! Chủ ngục bằng lòng cho Orphée đưa người yêu về, nhưng với một điều-kiện, là chàng đi trước, nàng đi sau, và chàng phải ra đến khỏi cửa ngục mà không được quay lại ngó nàng. Orphée

vâng lời, nhưng vừa ra tối cửa Ngục thì chàng quay lại ngó Eurydice. Vì sai lời cam-kết đó mà chàng không được đưa người yêu về, chàng mất luôn Eurydice, tội nghiệp quá!

— Minh kể chuyện có duyên lạ! Nhưng có chỗ Minh nói « nàng mừng quýnh, liền bá cỗ chàng và hôn thoi là hôn » là Minh thêm chó trong thần thoại Hy - Lạp không có nói câu đó.

— Ủ thì em thêm vào cho ướt át một chút cũng được chó. Minh nói tiếp đi.

— Ở LA-MÃ, Địa ngục tên là INFERI, còn những kẻ chết xuống ở đó thì gọi là MÂNES. Chúa ngục tên là PLUTON, có vợ là mụ PROSAPINE. Những hồn người chết (Mânes) tuy là bị giam ở địa ngục nhưng được tha hồ hiện về trần gian thăm gia-dình bạn hữu, hoặc thăm vợ thăm chồng. Người BA-TƯ thì cho rằng linh hồn người chết sau khi tắt thở còn ở vần-vơ chung quanh xác chết trong 3 ngày, rồi đến một tòa án, sau khi tòa xử nặng nhẹ theo hò-so của mỗi người, vong-linh bị các u-hồn, lính của âm-phủ, bắt đi qua một cái cầu tên là CHINVAT. Đến đây, người có tội nặng, bị xô xuống hố sâu, tức là địa-ngục DOUZAKH

cho bọn quỷ sứ DEWS ăn thịt. Những người hiền lành phúc đức thì được dẫn qua khỏi cầu, lên một gò cao là nơi Thiên-dàng GÖ-ROTMAN. Theo người DOTÁI ở Cận-Đông, tất cả người chết sẽ bị đưa về một thế giới tên là SCHÉOL, là nơi an trí. Ở đây một thời-gian để được lựa chọn, rồi những người tốt được tiến lên Thiên-dàng, CIEL. Còn những người xấu bị xién xích tống xuống ngục tên là GÉ-HENNE, ở khô sai đời đời kiếp kiếp. Còn các dân tộc ở Bắc-Âu, như THỤY-ĐIỀN, NA-UY, PHẦN-LAN, ĐAN-MẠCH, thì chia vũ-trụ thành 9 thế-giới. (Phật-giáo chia vũ-trụ thành « tam thiên đại thiên Thế-giới » gồm có 1000 triệu Thời-giới). Trong 9 thế-giới của Bắc-Âu, có 1 thế-giới riêng gọi là Địa ngục. HELHEIM do một Nữ Chúa cai quản tên là HEL con gái của Thiên Thần Locke. Nàng tiếp

nhận những kẻ chết vì bệnh tật, vì già, cho ở một nơi để dưỡng bệnh và dưỡng lão.

Còn những kẻ phạm tội ác, bọn lưu-manh, bọn phù thủy, thì nhốt riêng một nơi để chịu khổ hình. Những anh hùng tử trận, những người hiền lương, những Thi sĩ. Văn-sĩ, nghệ sĩ có tài-năng đều được nàng Nữ Chúa điểm kiều âu yếm đưa lên một nơi Thiên-dàng, tên là VALHAL. LA có lâu đài nguy nga tráng lệ, để hưởng hạnh-phúc đời đời...



Bà Tú nghe mê câu chuyện Thiên-dàng địa-ngục của ông Tú. Bà âu-yếm ôm ông lên ngực, và khẽ bảo :

— Thiên-dàng của em là Minh đây !

Rồi bà hôn ông Tú của bà, hôn thôi là hôn, hôn có hàng triệu hàng triệu cái hôn, không sao đếm được...

### DIỆU HUYỀN

### TIN MỪNG

Chúng tôi vừa nhận được hồng thiệp của :

— Bạn LÂM-VĨ-THỦY, ký-giả, kết hôn cùng cô ĐINH-KIM-HOÀNG vào ngày 10-4-1960.

— Bạn PHẠM-CÔN-SƠN, ký-giả, kết hôn cùng cô TRANG-NGỌC-CHIẾM, vào ngày 15-4-1960.

Vậy chúng tôi xin thành thật chúc mừng quý bạn trăm năm hạnh phúc.

NGUYỄN-VŨ — BẠCH-YẾN  
NGUYỄN-THU-MINH — VÂN-SƠN

### Chuyện cũ người xưa

# Không Minh

(Tiếp theo P. T. số 30)

### TRẬN XÍCH BÍCH

Lỗ-Túc đến hỏi thăm Không-Minh có thành-công không. Minh đáp :

— Ta thủy chiến, bộ chiến, mã chiến, xa chiến, môn gì cũng giỏi chó không như Chu Công Càn chỉ biết thủy chiến mà thôi.

Du nghe nói tức khí không thèm khiến Không-Minh nữa, tự nhận lãnh vạn quân đi đốt lương Tháo.

Bấy giờ Không-Minh mới cười nói :

— Công Càn sai tôi đi đốt lương là ý muốn mượn tay Tào-Tháo giết tôi. Nay tôi mới dùng một lời nói giòn mà Công Càn đã không chịu được. Giặc Tháo giờ dùng binh xua nay chỉ cướp lương của người. Nay tai chở chúa lương của y sao, chẳng có trọng binh phòng bị. Công Càn mà đi thì bị bắt đầy. (Dịch giả trộm nghĩ rằng Chu Du một tay túc trí đa mưu đã biết nơi chúa lương

của Tào Tháo là tử địa sai Không-Minh đi, để mượn tay Tháo giết kẻ mình ghen tị, thì không có lý-do gì eòn chịu nhận trách nhiệm nguy hiểm ấy về phần mình.

Huống chi lời khiêu khích của Không-Minh thật quá trẻ con. Trong khi Không-Minh ở Đông-Ngô bị Chu Du tìm phuong sát hại, thì Lưu Bị nóng ruột chờ đợi bên sông, rồi sai My-Trúc đi thám thính. Trúc đến yết kiến Chu Du xin giáp kiến Không-Minh. Du đáp :

— Không-Minh còn đương bàn mưu với tôi phá Tháo chưa thể về được.

Và ngỏ lời muốn tiếp kiến Lưu Bị. Trúc nhận lời. Chu Du đặt quanh tướng 50 đao phủ thủ để giết Lưu Bị.

Rồi Lưu Bị và quan Vân Trường cưới thuyền sang phó hội. Chu Du mời vào trong trường.

Không-Minh bấy giờ ngầu

nhiên ra chơi bờ sông, nghe nói Huyền-Đức mới đến, đương hội nghị cùng Đô-Đốc. Không-Minh kinh hãi vội vào trướng xem động tĩnh thế nào, chỉ thấy mặt Chu Du đầy sát khí...

Nom tới Huyền-Đức vẫn thấy tươi cười. Khi chợt thấy Vân-Trường cắp đao đứng sau Huyền-Đức, Không-Minh cười vui :

— Chủ ta không nguy rồi. Chu Du cùng Huyền-Đức yên ầm, rượu được vài tuẫn. Du đứng lên rót rượu, khi thấy Vân-Trường mới hỏi là ai ?

Huyền-Đức nói :

— Đây là em tôi, Quan Vân-Trường !

Du thất kinh:

— Có phải là người trước chém Nhan Lương, Văn Sứ ?

— Chính phải.

Du càng kinh hãi mồ hôi chảy đầy mặt.

Đó là theo T Q C D N. Dịch giả trộm nghĩ đoạn này, nhà văn đã rút ở giang Bửu truyện, rồi bi-kịch, hóa nội-dung.

Thật ra lấy con mắt hợp lý mà nhìn, đó chỉ là câu chuyện trướng tượng, thử hỏi Du định hâm hại Bị mà đã bầm mệnh Tôn Quyền chưa ?

Chớ hai bên đang kết Đồng-Minh, không lẽ lại mưu toan giết chủ một bên ?

Đoạn Chu Du chém sứ giả dù hàng của Tháo.

Tháo cả giận sai Thái - Mạo, Trương Doán tiến lên Tam-giang. Khầu đánh Du nhưng thua phải lui binh. Rồi sai Trương Cán sang thuyết Du, thuyết hai lần không thuyết phục nổi Du còn mua về những tai hại. Lần trước mắc lừa, Tháo chém Thái Mạo và Trương Doán, lần sau bị Bàng-Thông bày kế liên hoành, Du đáp lại bằng kế trả hàng của Hoàng Cái rất có hiệu quả. Rồi Không-Minh thi tho tài năng, xem thiên văn lấy được mười vạn mươi tên cho Du trong một đêm, khiến Du thán phục.

Bấy giờ mùa Đông tháng giá, chỉ có gió bắc từ phía Tháo thôi về không lợi cho trận hỏa công. Minh đã lập dàn Cầu Đông phong cho Du để ứng hộ trận thủy chiến khiến Du thấy tài đoạt cả trời đất của Minh mà kinh sợ. Minh quả đã dám vào gan ruột Du. Du muốn giết Không-Minh mà không giết nổi. (đoạn này toàn bị đặt)

(Còn nữa)

# Sách Báo mới

## \* GÌN VÀNG GIỮ NGỌC

Truyện ngắn của Doãn-quốc-Sỹ

— Nhà xuất bản Nguyễn-dinh-Vượng 38 Phạm-ngũ-Lão Saigon.  
— Dày 184 trang — giá 30đ.

★ KÝ THÁC tập truyện ngắn của Bình-Nguyễn-Lộc, gồm có 16 truyện. Bên Nghé xuất bản. Trên 200 trang, giá 45đ.

★ ĐAU THƯƠNG thơ của Thể viên. Thể viên là tác giả tập thơ « Người yêu tôi khóc » đã xuất bản năm 1959. Trong « Đau thương » hầu hết là những bài thơ tình ái, đại đế như :

« Chúng ta từng đau khổ  
Yêu người người không yêu  
Cuộc đời như nón mưa  
Và đắng cay rất nhiều...  
v.v... »

Thỉnh thoảng xen vào một đôi « Bài ca Việt sử », « Hà Nội », v.v... hoặc những bài thơ không văn, không âm điệu, đại khái như sau đây :

Đã từ lâu tôi hay nói chuyện tình ái  
Nhưng chưa tìm đủ danh từ  
Để định nghĩa hai chữ yêu đương  
Nên tôi vẫn làm thơ  
Cho những người con gái ngực đầy căng vú sưa  
Tóc ơ thờ rủ xuống đồi vai,  
v.v... »

Tất cả 30 bài, giá 32\$ — (Tác-giả xuất bản)

★ **TÂN BIÊN HOA VIỆT TỬ - ĐIỀN** của Lý-văn-Hùng.

Ông Lý-văn-Hùng là một thi-sĩ, kiêm học giả Trung hoa, rất thông thạo Việt-ngữ. Quyển « Tân Biên Hoa-Việt Tứ-Điền » rất ích lợi cho người Tàu học chữ Việt, và người Việt học chữ Tàu. Giảng giải rõ ràng và xác đáng. Tác-giả xuất-bản : 651 Nguyễn-Trãi Chợ-lớn.

★ **THIÊN HƯƠNG.**

Thơ của THƯỢNG HUYỀN ĐẶNG VŨ HIỆP. 6 bài thơ : *Bức tranh tình*, *Người đẹp thuở xưa*, v.v... và một bài kịch : *My - Châu Trọng - Thủ*, 4 màn. 60 trang — giá 20\$.

*Bức thư ngỏ kính gửi bạn đọc*

Từ lâu, ba chúng tôi nuôi ý định soạn một quyển :

**VƯƠN THO'**

(Những bài thơ ehon lục trong khoảng trăm năm nay)

Tài-liệu này đã gom góp gần đủ, chúng tôi mong được các bạn giúp đỡ cho việc làm của chúng tôi ít phần sơ sót :

1.— Xin cho chúng tôi biết ý các bạn muốn quyển ấy phải như thế nào ;

2.— Xin cho chúng tôi biết những bài thơ mà các bạn cho là hay (các bạn nhớ cho chúng tôi xuất-xứ rõ ràng : trong tập thơ nào, in năm nào ; đăng ở báo nào, số... ngày..., các bạn hiện có sách báo đó hay là bạn nào có...)

Chúng tôi xin thưa trước với các bạn rằng đây là những bài thơ đã được công-bố trên mặt báo hay đã in thành sách.

Xin cảm ơn các bạn trước. Và các bạn có ý kiến gì xin gửi về địa chỉ sau đây : *Nguồn-hữu-Ngư*, 160, Phan-đinh-Phùng Saigon

Kính

BÙI-KHÁNH-ĐẨN, NGUYỄN-HIẾN-LÊ,  
NGUIỄN-HỮU-NGƯ

★ **GIẢNG - VĂN ĐỆ - LỤC**

Của THẨM THỆ HÀ

Nhà xuất-bản SỐNG MỚI — 30B Phạm-ngũ-Lão — SAIGON  
Sách Giáo-khoa, trích giảng những bài của một số nhà văn cũ và mới.

Có tiêu-sử các nhà văn ấy.

Bình giảng tinh-tế. Dàn bài hướng dẫn rành-re, dễ hiểu.

Ấn-loát kỵ-lưỡng, sáng sủa. Trình bài đẹp, giá 50\$.

**TAO - ĐÀN PHỐ - THÔNG**

Chúng tôi có nhận được rất nhiều thư họa vận hai bài thơ Tết của Cụ UNG-BÌNH, và cụ THƯỜNG-TIỀN, do quý vị Thi-nhân sau đây :

TRỌNG-THƯ (Bình-Định), HỒ-KIỀM, NAM-TRUNG-SĨ (Đà-Nẵng) TRẦN-HỮU (Long-Khánh) ANH-SINH (An-Xuyên), BIỂN-NGŨ NHY, THƯỜNG-LẠC, LONG-GIANG, MINH-TẨI, THUẦN-ĐỨC (Saigon), THẾ-PHUỘNG (Cao-Nguyên) MẠC-KINH-THI (Ban-mê-thuột) TÔN-THẤT-LUÂN (Dalat), TẠ-THÚC-KINH (Bình-Tuy), LINH-PHUỘNG (Đà-Nẵng), XUYÊN-DÃ (Nha-Trang) PHẠM NGỌC KIÊN-TRINH (An-Xuyên), LONG-UÔNG (Cao-Nguyên), VIỆT-HOÀI (Dalat), MAI-VĂN-THIẾT (Huế), VÂN-LINH (Đà-Nẵng) ĐÀO-ĐỨC-NHUẬN (Huế), HUỲNH-NHẬT-DUYÊN, HOÀNG-QUANG-BẰNG (Tân-Định) VÕ-HUYỀN-TRÂN (Saigon), TAM-TƯ (Huế) KIỀU-DUYÊN-PHUỘNG (Huế), NGUYỄN-NHƯ-ĐỊNH (Thành-nội, Huế).

Ấy là những bài hay nhất, nhưng rất tiếc vì tạp-chí không còn chỗ nên phải tạm gác lại. Vậy xin thành thật cáo lỗi cùng quý-vị Tao-nhân, và xin vạn tạ.

P. T.

### \* CHIẾN DỊCH DIỆT SỐT RÉT

Của Bộ y tế. Một tập sách nhỏ, nhưng tài liệu khá dày đú, và rõ ràng, dễ hiểu, rất nên phổ biến các nơi có muỗi a-nô-phen, nhất là các nơi rừng thiêng nước độc.

### \* LONG-KHÁNH ĐẶC SAN, Mùa Cộng-Hòa 1959

Bộ Biên tập do Tòa Hành-Chánh tỉnh Long-Khánh đảm nhiệm, dưới quyền điều-khiển của ông Tỉnh-Trưởng Long-Khánh. Một đặc san chứa đựng rất nhiều tài-liệu và hình ảnh chứng tỏ những khả-năng dồi-dào, những cố gắng nhiệt-thành và những thành-công rực-rỡ rất đáng khen của toàn-thể các cấp bức Dân-Quân-Chính của Tỉnh ấy.

Ngoài những phóng-sự bằng hình, những bài tường-trình về các hoạt-động của các cơ quan chánh quyền và Thanh-niên, tất cả đều linh-động, dày đú, tập Long-Khánh Đặc-San còn dành riêng nhiều trang Văn-nghệ, truyện ngắn, thơ, bản nhạc; v.v... rất duyên-dáng của các bạn Văn-nghệ-sĩ của Tỉnh.

Chúng tôi xin thành-thật khen tặng ông Tỉnh-Trưởng và toàn-bộ Biên tập Đặc San Long-Khánh đã có sáng kiến trình bày một giai-phẩm linh-động và mỹ-thuật như thế.

Mời quý bạn yêu văn chương thường thức những tình cảm đã lên hương trong lòng.

## ĐẤT MẸ

Tập tuyển văn đầu tay của THU.VÂN  
(Biao). Cây bút phụ-nữ miền Nam đã từng  
ra mắt quý bạn trong Văn-Hóa Ngày Nay  
với hai bài ĐẤT MẸ và TRĂNG NGÀN.



Truyện dài của cô VÂN-NGA

(Tiếp theo P.T. số 31)

Tôi như tinh mộng, thẩn thờ bước vào nhà. Đầu đó bên sông qua tiếng vỗng đưa kẽm ket, một điệu hát thanh hành lúc bấy giờ để than thở hồn vọng phu đưa ra vắng vắng như gọi thêm nỗi sầu ly biệt.

Tôi lảng lặng đưa tay chùi nước mắt...

**H**A I tháng sau, tình hình tạm êm tĩnh, tôi liền ra chợ Rạch-giá, đến ngay nhà ông Phán Ba. Gia đình ông Phán đã hồi cư yên lành hơn tháng nay và có nhấn tin

cho tôi biết. Thành, Hạnh, gấp tôi, mừng tú tú, cầm giữ lại ở đêm để nhắc nhớ những kỷ niệm sâu xa không thể bao giờ quên được.

Sau khi bọn anh Thanh đi được ít lâu, gia đình tôi phải trải qua nhiều mề-mi kinh hồn. Trước nhất là cướp đánh về đêm, có súng ống hắn hoi, khiến đồng bào không dám ngủ trong nhà; kế đó là bị nạn « thổ dậy », thật là kinh khủng chưa từng có. Các thổ dân, gốc người Miền, không hiểu nghe lời tuyên truyền xuyên tạc thế nào mà lại dậy thành giặc, nhóm họp tung tèn tung lù từ năm, bảy mươi đến một đôi trăm người, kéo ngay cổ phản ra để tra cán dài vào, rồi kéo nhau đi sát phạt đồng bào ta. Họ giết cả nhà, cả xóm, máu đổ thây roi thật là gớm ghết; quen lạ gì cũng không dung mạng ! Đầu đầu cũng nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi, đau lòng !

Có một bạn, chúng tôi bị một toán « thổ » ấy rượt theo rất gấp, ngõ là phải nạp mạn cho chúng thì may sau có một bộ đội của ta triệt thoái về gần đây liền kéo đến giải cứu. Sung bắn thay mà kinh, bọn người thổ quá khích và say cuồng trong men rượu nọ vẫn chạy xông

xổng đèn, la hét dậy tròn, loạt người này ngã dà có loạt khác thề vào khiến cây súng máy của trung đội nổ hết cả đạn, xạ thủ viên phải vát súng thối lui... Cũng nhờ trận ấy, người thồ trong vùng tôi mới hết nghe lời xúi dục bậy bạ, không ham cướp đụt của người và chặt đầu người ta để lãnh thưởng nữa...

Qua xong hồi kinh khủng ấy, chúng tôi lại bị « cái nạn ở tây bắc » thật cũng lắm điều linh khố sở, nay trốn đây, mai chạy đó, khi nheo nhóc dưới một ghe chật hẹp, lúc hầm hút trong một chòi lá xác xơ, mìn trời chiếu đất, dài nắng dầm mưa, thật không biết qua bao nhiêu giai đoạn ngắn ngầm ê chề...

Chúng tôi nhắc lại những chuyện đã qua, vui buồn lẫn lộn càng khêu gợi nguồn cảm xúc rồi rào, lai láng. Thành hỏi tôi :

— Bấy lâu nay chị có được thư của anh Thành ?

— Không, chị à.

— Gia đình anh ấy cũng đã tản cư về chợ rồi, chị biết không ?

— Tôi có nghe nói, và hôm nay tôi ra đây cũng vì lời cẩn thận thiết yếu của anh trước khi ra đi.

Thành và Hạnh nài nỉ tôi ở lại tâm tình một đêm cho được hả lòng. Hai chị em thấy tôi buồn mải, mới rủ đi xem hát. Nỗi tình quá, tôi gắng gượng làm vui với hai bạn. Chợ Rạch-giá qua một cơn xáo trộn, thay chủ đổi người, bề ngoài mặt trường chừng như trở lại vẻ yên tĩnh thanh bình thuở xưa chưa có gì thay đổi...

Tuồng hát hôm ấy là một tuồng cải lương có nhiều pha xảo thuật diễn một tích cũ : Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu. Cảnh ngộ của tôi sao lại khéo hạp cùng vai đào trên sân khấu và khi nàng dâu gấp mặt mẹ chồng chưa từng biết mặt phải chịu bao nhiêu lời hỏi cặn kẽ, đực trong, thì tôi bỗng roi lụy dầm dề, không còn bụng dạ nào ngồi xem nàng được nữa.

Thành hiểu tâm sự tôi, liền khuyên dứt :

— Sàn khấu và thực tế vẫn khác nhau xa, hơi nào chị buồn thảm.

Ngày mai này, tôi sẽ ăn nói sao với cha, mẹ của Thành. Ông, bà có đem trầu cau dạm hỏi tôi cho chàng đâu, mà bây giờ tôi lại gọi Thành bằng chồng?

Nếu ông, bà rộng lượng, nghĩ đến cơn luân lạc mà tha thứ cho Thành và tôi, thì hạnh phúc mai sau của chúng tôi mới thật bền bỉ bằng rủi như ông, bà cố chấp nếp nhà cổ kính, tỏ vẻ lạnh nhạt khinh khi tôi, dầu sau này tôi có ăn ở cùng Thành đi nữa, mong tình ôm ấp bấy lâu cũng phải có ngày tan nát rã rời...

Đêm ấy tôi không ngủ được, lòng cứ rộn rực bàng hoàng như một thí sinh sắp qua một cuộc thi để quyết định tương lai của đời. Thành bảo cùng tôi :

— Bà thầy có tiếng là người hiền đức, việc gì chị phải khổ tâm ?

— Chị Năm là người chứng kiến cuộc tình duyên của chúng tôi lại đi lên ở trên Mỹ-tho, tôi biết nói làm sao với mẹ chồng cho khỏi ngỡ ngàng ?

— Ngày mai tôi sẽ cùng đi với chị, thử xem ý tứ bà thầy thế nào. Bây giờ chị hãy ráng ngủ đi, để dành bộ mặt tươi rói cho ngày mai chứ.

Mặc dù có lời khuyên bảo hữu lý của bạn, tôi cũng không sao chợp mắt được trước ba giờ sáng. Trong hai tháng nay, ngày nào tôi cũng trông tin

của Thành, người trông chờ mỗi mòn, tin gởi về biến biệt, cái sầu nhớ nhung mỗi lúc mỗi dày, lòng khát vọng ngày càng thấm thiết... Ai ôi, thế moi biết cái tuổi ngày thơ là đáng quý, giờ có thèm tưởng đến cũng không bao giờ được ?

Sáng hôm sau, vào khoảng 10 giờ, Thành và tôi đi đến nhà ông bác sĩ. Chưa bao giờ tôi hồi hộp như thế và lòng bấn loạn nhiều nỗi lo âu. Bà bác sĩ niềm nở đón tiếp chúng tôi, mời giải khát và mở đầu bằng vài câu hỏi xã giao. Tôi ngồi núp sau lưng Thành, không dám hé gì hết, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn bà.

Bà bác sĩ năm ấy độ hơn năm mươi tuổi, cử chỉ khoan thai, vẻ người nền nếp sang trọng mà ai nhìn qua cũng phải đem lòng kính mến. Mặt bà đẹp, một cách phúc hậu như phát lộ, sự hiền đức ra bên ngoài. Bà nói năng dịu dàng và chậm rãi khiến cho tôi nhớ ngay đến giọng nói của Thành, không khác một tí nào. Tiếng nói của bà như nhuần thấm một vẻ thành thật từ nơi con tim phát ra làm cho người nghe phải ái mộ và

tin tưởng. Tôi bắt đầu thấy hơi vững lòng đôi chút.

Bà bác sĩ nhìn vào tôi nhiều hơn cả và nhẹ nhàng hỏi :

— Trong hai cô, xin lỗi, cô nào là cô Vân, em cậu Khanh ở Cái-Đuốc?

Tôi liền đứng lên chấp tay nói :

— Thưa bà, cháu đây ạ.

— Có phải năm nay cô được 19 tuổi không?

— Dạ phải.

— Chị Năm mấy đứa nhỏ khen cô đẹp lắm, bây giờ tôi mới biết đúng. Má và mấy em ở nhà cũng mạnh giỏi nhá? Sao má không ra chơi?

— Thưa bà, má cháu vẫn được mạnh, nhưng phải bận thu xếp việc nhà nên không đi xa được.

Khi ấy, có một đứa gái bé chạy ra bảo cùng bà :

— Bà nội à, cơm dọn rồi, con đòi bụng lảm.

Bà bác sĩ dịu dàng bảo cháu :

— Minh, con không chào khách đi con... Kìa, còn người này nữa, con biết là ai không? Đó là mẹ Chín, vợ của chú Chín con đó.

Tôi biết đứa con gái nhỏ đó là con của người anh thứ Bảy, mồ côi mẹ từ nhỏ và ở với bà nội, liền kéo nó vào lòng nụng nịu. Bà bác sĩ gọi người nhà đem đồ đặc của tôi vào nhà và đổi cách xưng hô mà bảo cùng tôi :

— Con ra chơi chừng nào về? Cứ ở luôn đây cho tiện.

Bà bác sĩ cầm chị Thành ở lại dùng cơm, nhưng Thành xin kiểu về. Bà liền bảo người nhà dọn cho tôi một cái phòng kế bên phòng ngủ của các cô gái và nói:

— Con đừng ngại gì hết, nhà ngoài này cũng như nhà ở trong vây. Lần sau có ra cứ lại đây ở.

Bà bác sĩ gọi các cô gái em của Thành, lại giới thiệu cho tôi. Các 12 và 13 là hai cô nhỏ hơn hết hiện đang có mặt ở nhà, đều hoan hỷ đón tiếp tôi.

Trước buổi cơm, bà bác sĩ gọi tôi ra trình cùng ông bác sĩ. Tôi đã có gặp ông một lần cách mấy năm trước, bây giờ trông ông có ốm hơn chút đỉnh. Ông ít nói, nhưng rất tử tế và lúc nào cũng sờ sảng giúp ích cho mọi người. Ông hỏi thăm chuyện nhà tôi, và tình hình trong ruộng

đạo này ra sao, rồi sau ông mới bảo :

— Chị Năm có vẻ nói chuyện việc hôn nhân của hai con cho ba má nghe. Ba má thấy không có gì là ngăn trở hết. Nhưng bây giờ thằng Chín phiêu bạt ở đâu chưa biết và ngày về của nó không làm sao đoán trước được. Vậy bây giờ ba má cứ xem con như là con ruột ở trong nhà, để chờ khi nó về thì mới tính đến hôn sự của hai con được.

Nghé những lời nói hiền từ ấy, tôi cảm động đến rớt nước mắt...

Khi cơm xong, bà bác sĩ không nghỉ trưa mà lại vào phòng tôi trò chuyện, hỏi han về những ngày cuối cùng của Thành ở tại

nha tôi. Mẹ chồng nàng dâu nói chuyện với nhau cho tới chiều vẫn không hết chuyện. Tôi hết sức kính mến người, và nghĩ rằng mình có phước lâm mới gặp được một bà mẹ chồng mà chưa chi tôi đã thấy yêu mến như là một bà mẹ ruột vậy.

Gia đình bên chồng, không ai không tử tế với tôi và cũng nhờ vào tình yêu mến ấy mà tôi mới đủ can đảm chịu đựng nhiều thử thách về sau mà người thiếu nữ trong thời loạn nào cũng phải trải qua, không nhiều thời ít, nhất là những kẻ ở thôn quê là những nạn nhân số một của một lũ người thừa nước đục thả câu, tha hồ bóc lột và áp bức đồng bào!

(Còn nữa)

### CÁO BIỆT QUÝ BẠN ĐỌC PHỐ-THÔNG

Sau một năm được làm bạn với quý bạn đọc qua bao cảm tình thắm thiết, vì bạn nhiều việc riêng, kể từ số 33 trở đi, tôi không còn phụ trách được nhiệm vụ Quản-Lý tạp chí Phố-Thông được nữa. Vày xin kính gửi quý bạn lời chào thân ái.

Cũng kể từ số trên, mọi sự giao dịch về tiền bạc cũng như về việc quản lý đều do ông Nguyễn-Vỹ đảm nhiệm.

TRẦN-VĂN-LANG



# ĐÁP BẠN BỐN PHƯƠNG

DIỆU.HUYỀN  
và BẠCH-YÊN

## \* Em Hoa-Huyền, đường Lý-thái-Tô. Sài-gòn

Câu « Đông và Tây không gặp nhau bao giờ » (L'orient et l'occident ne se rencontrent jamais), & trong quyển « *Livres de la Jungle* » 1894 — 1895 của văn-sĩ Rudyard Kipling, người Anh, viết tại Ấn-độ. Có ý nói hai giống người da vàng và da trắng khác nhau về mọi phương diện không thể nào thông-cảm với nhau được.

Câu này diễn tả một tự tôn mặc cảm rất hẹp-hội của người Anh đối với các màu da dị-chủng (coloured people) và đã bị thực tế đánh chánh một cách rõ rệt và còn cay chua là khác nha,

## \* Trần-dinh-Nguyên (Phú-Hương).

Cử-tạo. Cử : tất cả, toàn thể. Cử-tạo ; toàn thể khán giả hay khính giả đang ngồi nghe, ngồi xem.

Lệnh ái. Cô con gái đáng quý trọng của ông, của bà.

Lệnh-nghiêm : Ông thân sinh đáng tôn kính của ông bà.

Lệnh-đuờng : Bà thân mẫu đáng tôn kính của ông bà.

Không thể nói : « lệnh ái của tôi ». « Lệnh nghiêm tôi » v. v.

Công-ty nặc danh : công-ty không có tên. (Société anonyme)

Không tiền khoáng hậu : Trước không có, sau cũng không có.

Đơn độc. Một việc không tiền khoáng hậu ; một việc hy-hữu, từ trước đến nay chưa hề có bao giờ, và từ nay về sau cũng sẽ

## ĐÁP BẠN BỐN PHƯƠNG

### Không có.

Đôi uyên ương : (chim uyên và chim ương khắn khít nhau) Đôi bạn tình âu yếm nhau lắm.

Nàng tiên Nâu : Thuốc phiện (thuốc phiện màu nâu) Dịch theo tiếng Pháp : *La fée brune*.

Ả Phù dung : ả phiến, thuốc phiện, cây phù dung chính là cây phiến.

## \* Ông Hội-Trưởng Thị-Hội Đà-nắng — Hội-Cô học Việt-Nam.—

Thưa ông, luôn luôn trên đầu bǎn mục-lục trang 4 của mỗi tập Phổ Thông đều có đề rõ số Báo và ngày xuất bản. Thí dụ : Bộ mới số 31. 1-4-1960.

— Những số còn thiếu (từ 1 đến 11) sẽ xin gửi sau.

## \* Ô. Lương-Sỹ-Yên, 76 Nguyễn-tri-Phương Đà-nắng.

Vây, Thưa ông, Diệu-Huyền là tôi.

## \* Ô. Hà-văn-Phúc, Giáo-sư Trung-học Nguyễn-tường-Tô, Ninh-Hòa.

Theo thiển-ý của chúng tôi, thì « Chữ Quốc-Ngữ » ta hiện nay không cần phải sửa đổi gì nữa cả, Đã lâu rồi, ông Nguyễn-văn-Vinh đã có ý ấy, và đã đưa ra một lối « quốc ngữ » mới nhưng không ai theo, Nhiều người khác cũng đã đề-nghị nhiều lối « cải-cách » khác, nhưng rõ rệt cuộc chẳng có tiếng vang. Vì chữ quốc ngữ ta hiện nay không có gì đáng gọi là khuyết điểm lớn lao

Đôi kẽ muốn sửa lại vài ba lối viết, thí dụ :

Bỏ ph, thay f.

Bỏ d thay z, hoặc dz

Nhưng ph của Việt-Nam đọc không có thổi gió (Sifflant) như f của Pháp, dz không nhấn mạnh được như z, v. v.

Lại có kẻ muốn bỏ *y* thay bằng *i*, bỏ *k* thay bằng *C*, bỏ *P* thay bằng *B*, thí dụ :

« Cính gởi ông Nguễn-văn-Fáb ». Hoàn toàn đồng ý với ông. Chúng tôi cũng không thể tán thành những « cải cách » phù phiếm ấy.

\* CÔ PHAN-THI-CAO, (BẾN NGỤ).

1) Kiến bò *dīa* thịt bò

Đổi : Ruồi đậu mâm xôi đậu.

2) Kia mẩy cây mía (nói lái)

Đổi : Có vài cái vò

3) Cò lùa đứng giữa cửa lò (nói lái)

Đổi : Cá đói nằm trong cối đá

4) Tám người thôi tu huýt (*Huit* : tám)

Đổi : Hai đứa nằm ngay đó.

\* Bạn Trần-dinh Hào, Tri Thiện.

1.— Nữc AFGANISTAN (chó không phải « Atghanistan » ở phía đông-bắc Ba-Tư (Perse, nay gọi là Iran và phía Tây Bắc Ấn-độ. (Tàu dịch là A-phủ-Hán. Quyển sách quý do một nhà nghè-sĩ Afganistan chép trên lụa và do vua xứ ấy tặng vua Anh, chính là quyển kinh *Coran* của Hồi-giáo. Vua Afganistan lúc bấy giờ tên là ZAHIR CHAH, vua Anh là GEORGE V, và năm ấy là 1921.

2.— Chữ NUMÉRO, viết tắt là *No*, không viết *N*, để khỏi lộn với *N*, còn nhiều nghĩa khác, thí dụ : *N* = Nota ; *N* = Azota, (Nitre) ; *N* = Napoléon, v.v...

3.— POIRET, (Jean Louis), là một nhà Thảo-mật-học của Pháp, tác giả Bộ « Tự-Điển Bách-Khoa và Thực-vật-học» (Dictionnaire encyclopédique botanique). Sinh 1755, chết 1834.

4.— Tổ-chức Quốc-Tế cứu-trợ Nhi-đồng, tiếng Anh là U.N.A.C. (United Nations Appeal for Children).

Do L.H.Q. đặt ra từ tháng Bảy 1948 để bảo trợ những

nhi đồng đau khổ trên hoàn cầu, như trẻ mồ côi, trẻ con hoang v.v...  
\* Ông Hoàng-văn-Nghi, Giáo sư trường Phan-thanh-Giản, Cần-Thơ, và bạn Nguyễn-dinh-Tráng, Sinh-viên khoa học, Đại-học Saigon.

Thường thường, muốn cầu cơ thân mật trong gia-dình, người ta hay dùng một phuong pháp rất giản-dị, không có nghi lễ gì phiền phức, chỉ cần phải có một cái « *co* », bằng ván hòm của người chết (ở các Nghĩa địa thường có), tiện thành hình một trái tim (*Cœur*, do đây mà có chữ « *Co* ») lớn gần bằng một bàn tay trẻ em. Một mặt cơ gắn ba hòn đạn nhỏ bằng hột đậu xanh, để cho chiếc cơ lăn được dễ-dàng. Nếu không có 3 viên đạn, thì bao mặt dưới thật láng cũng được, miễn là để cho chiếc cơ chạy qua lại nhẹ nhàng, mau lẹ và đừng vấp. Khi muốn cầu cơ, phải lựa nơi vắng vẻ tĩnh-mịch, và ít người, (5, 6 hoặc 8 người thôi) và đừng ồn ào, đừng đùa giỡn. Thường phải cầu cơ ban đêm, và càng khuya càng tốt, càng thanh tịnh càng hay. Những người tham dự cuộc cầu cơ, cần nên sạch sẽ, và thành tâm.



Hai người cầu cơ, bắt luận đàn bà, con gái, người lớn ông già, miễn là hai người khỏe mạnh, sạch sẽ, thành thật, để từ-lực của mình (flux magnétique) có thể kết cảm dễ-dàng với từ-lực của huyền bí.

Dùng một tấm bìa, hoặc tờ giấy trắng lớn, hình chữ nhật, trên đó ghi chữ mẫu tự và các con số như sau đây :

NAM

N  
A  
M  
U  
S  
T  
R  
E  
P  
Q  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0



Đặt tẩm bìa đó trên bàn. Hai người cầm-cơ (médiums) ngồi hai bên, mỗi người đặt một ngón tay trỏ trên mặt cơ. Ngồi yên lặng. Hai ngón tay của hai người (bắt luân dần ông hay dần bà), là nơi tiếp nhận từ lực huyền bí của Thần linh để truyền vào chiếc cơ, nghĩa là hai ngón tay ấy hoàn toàn thụ động.

Ngồi yên lặng. Muốn thấp hương cũng được, vì mùi hương có công dụng làm cho không khí thơm tho trong sạch, chớ không có ảnh hưởng huyền vi nào trong việc cầu cơ cả, không phải là một yếu tố cần thiết.

Một người nào đó tự xưng tên tuổi, và thành tâm cầu khẩn Vong hồn của người chết để mời hồn hiện về đàm-cơ, nói chuyện với con cháu hay bạn hữu, gia-dinh. Thường thường, nếu có những điều-kiện hoàn-toàn thích-hợp, chỉ cầu khẩn ba hay bốn, năm lần, trong mười lăm, hai mươi phút, hoặc nửa giờ, là Hồn hiện về. Hồn sẽ chứng hiện khi từ lực thần-linh đã kết-cảm với từ-lực của người trong hai ngón tay trên cơ, nhập vào đó và khẽ đẩy cơ đi. Chiếc cơ bắt đầu nhúc-nhích và trả lời những câu hỏi. Nên có một người ngồi chép những câu hỏi và những câu trả lời.

Nếu hồn không hiện về, đàm-cơ thất bại, là tại thiếu một điều-kiện nào đó, tinh-thần hay vật chất không tạo được không-kí thích-hợp cho sự thần-linh kết cảm. Hoặc cái *flux magnétique* của người cầm cơ không được mạnh.

Bất cứ người theo Tôn-giáo nào, đều có thể cầu cơ, nếu có *flux magnétique* mạnh.

Cầu Cơ có thể là một dí-doan, nếu không được thực-hiện đúng-dắn, hoặc lừa bịp. Nhưng nếu nó được tổ-chức đàng-hoàng, nó sẽ là một thí-nghiệm phi-thường, để dành cho ta nhiều kinh-ngạc, & ngoài mọi sự giải-thích về khoa học của loài người.

### \* **Bạn Phan-văn-Vy, 2, La Sơn phu-tử, Dalat.**

Dầu lửa lấy nguyên-chất ở dưới đất lèn, đem vào các máy lọc, có thể chế thành 9 chất dầu thông-dụng hiện nay : 1º ETHER DE PÉTROLE, dùng trong kỹ nghệ dầu-thor, nhiếp-ảnh, y-khoa ; 2º ESSENCE DE PÉTROLE (dầu xăng) ;

3º DẦU LỬA, dùng đốt đèn ; 4º HUILE À GAZ, dùng trong các mô-to Diesel ; 5º MAZOUT ; 6º HUILE DE GRAISSAGE (dầu mỡ) ; 7º PARAFFINE ; 8º GOUDRON (nhựa trán đường cái) 9º COKE DE PÉTROLE dùng làm electrode, trong kỹ nghệ điện ; 10º VASELINE) bào-chế được phẩm, và kỹ nghệ).

### \* **Ô. Nguyễn-Tr. Cang, KBC 4172.**

- 1) Xin miễn trả lời về cá-nhân của ông N.V.
- 2) Trong Phổ Thông số 24 (kỷ niệm đệ-nhất chu-niên) có đăng gẫn đủ các ảnh của nhân viên Bộ Biên tập P. T. có ảnh của ông N. V. trong đó.
- 3) Tiền nhuận bút các bài và tiền đăng quang-cáo trong các báo, đều tùy riêng nơi mỗi báo, không có một giá nhất định.
- 4) Chúng tôi không được biết ông Lê-Quỳnh.

### \* **Bà Cang-thị-Sanh, Bến cát, Bình Dương.**

- 5) Bịnh « Mộng tinh » của đàn ông cũng là một nguyên-nhân, không có con. Bà nên hỏi Bác-sĩ về cách chữa bịnh.

### \* **Ngô-đức-Suy, k.b.c. 4277.**

— Giải thưởng OSCAR về điện ảnh thường thường là một pho tượng bằng bạc, hoặc bằng đồng, trị giá vô chừng.

— Giải NOBEL bằng tiền, có khi tương đương với một triệu đồng bạc V.N.

### \* **Ông Quốc-Tuấn, Tây-Ninh.**

— Lịch-sử Gia-tô giáo không có nói đến thế thúc nổi dòng của các vị Giáo-Hoàng. Chúng ta chỉ biết rằng từ khi có vị Giáo-Hoàng đầu tiên là SAINT PIERRE (33 — 64) cho đến Giáo-Hoàng Jean XXIII ngày nay, đã có 264 vị Giáo-Hoàng.

SAINT PIERRE, do Chúa JÉSUS CHRIST chỉ định, để đại diện Chúa, bảo vệ và truyền mối đạo. Sau Saint Pierre, kế tiếp là SAINT LIN, SAINT CLET, SAINT CLÉMENT 1er, v.v...

Từ đầu thế kỷ XX, có PIE X (1903 — 1914) BENOÎT XV (1914 — 1922), PIE XI (1922 — 1929), PIE XII (1929 — 1958...) và JEAN XXIII (1958...)

Về danh hiệu Jean, trong lịch sử các Giáo-Hoàng có ghi : JEAN Ier (523 — 526) JEAN II (532 — 535) JEAN III (559 — 574) v.v... JEAN XXII (1316 — 1334) JEAN XXIII (1410 — 1415)... mãi cho đến nay vị Giáo-Hoàng mới lại lấy tên JEAN XXIII đã có hồi thế-kỷ XV, không hiểu vì lý do cá nhân nào.

— CẮT BĂNG KHÁNH THÀNH, có ý nghĩa tượng-trưng rằng cuộc lễ được chính thức khai trương.

— Danh từ « BỊ MỌC SỪNG », « CẤM SỪNG CHO CHỒNG » là theo danh từ của Pháp : *porter des cornes, planter des cornes...*

Người Âu-Châu tưởng-tượng hình con quỷ sứ (Le Diable) có hai cái sừng trên đầu, và bị Chúa Trời đày dưới địa ngục. Do đó, người ta chế nhạo người đàn ông bị vợ phản bội không khác nào con quỷ sứ mọc sừng, phải bị đày xuống âm phủ.

### \* Ông Tri-Thiện, Qui-Nhơn,

Ông nói chuyện con «ma, doi ở nhà lao Qui-Nhơn, trong miệng nó có máu. Sự thực; không phải. Doi có 2 loại, loại doi lớn thường ăn trái cây, doi nhỏ ăn sâu bọ. Thứ doi các anh em bắt được trên nóc nhà Lao Qui-Nhơn là loại doi lớn. Nó ăn các thứ trái cây chín đỏ, như cà chua, rồi còn dãi nhót đỏ trong miệng. Đêm đêm nó đi ăn về, nó đeo trên trần nhà Lao, và làm rót nước bọt đỏ xuống đầu anh em tù nhân nằm trong Lao, anh em sợ hoảng tưởng là «ma phun máu». Sự thực, đó là con doi thật, và «máu» đó là nước cà chua chín.

### \* BẠn Mai-thanh-Hoàng, Xuân-Quang, VĨnh-long.

— Câu «Chiến đấu gian khổ, chiến thắng mồi vẻ vang» là dịch nói câu thơ của nhà kịch sĩ Pháp Pierre CORNEILLE :

«A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire» đúng nghĩa là : chiến đấu không gian khổ, thắng trận không vẻ vang.

— Trong chuyện ngũ ngôn «cô gái và bình sữa» của La Fontaine, cô gái ấy tên là PERRETTE.

(Perrette, sur la tête, ayant un pot au lait...)

— Quân thư đề F.M. = miễn phí (Franchise Militaire),

— Về kinh-tuyên và vĩ-tuyên, sẽ nói trong một bài dài.

### \* BẠn Hàng-Diệu-Quang, Tuy-Phong.

— ĐỘC-GIẢ (chữ Hán) = người đọc. Vậy nếu nói theo chữ Hán, phải nói : ĐỘC-GIẢ (chữ Ô) hoặc nói theo tiếng Việt thì BẠn đọc » (chữ Ô) chứ không thể nói : đọc giả.

— Văn-de 55 lô an ủi trong vé số kiến thiết, bạn viết thư hỏi thẳng nhà xổ số kiến thiết.

### \* BẠn Ng-quang-Triều, Nha Trang.

— MUSSOLINI bị dân-quân cách-mạng Ý giết chết chứ không phải bị quân Đồng-Minh giết.

— Nhụt và Tàu Đức hiện bị quân Đồng-Minh chiếm đóng, nhưng vẫn được hoàn-toàn độc-lập.

— Vàng, D.H. Tác-giả quyển truyện nhi-dòng « nàng chim » là D.H. & Phổ Thông.

### \* Trung-sĩ Lương-sĩ-Diệm, KBC 3186.

Bạn nên hỏi thẳng Bác-sĩ có lẽ chắc chắn hơn.

### \* BẠn Thái Phượng Kiều, Saigon.

Về thuyết Nhân-tâm học của FREUD, và thuyết Sinh-tồn của J. P. SARTRE, sẽ có bài riêng trong một số tời, đầy-dủ hơn.

### \* Cô Định-thị-Xuân, Định-Tường.

Chữ « hán » có ý-nghĩa khinh-khi, không nên dùng để chỉ người thứ ba mà mình thân-mến hoặc kính trọng.

### \* BẠn Đào-thé-Hai, Gia Định.

Về việc đổi giấy khai-sanh bạn hỏi nơi phòng Hộ-tịch địa phương.

### \* BẠn Chi-Thành, Gia Định

Yoto, tiếng Nhật, nghĩa là tốt. Nai, là không. Yotonai là không tốt. Đây là tiếng bình dân, rất thông dụng.

— Bài thơ «tù già vợ nhà, đi làm quan» tục truyền là của PHAN-THANH-GIÁN.

— Chuyện dài «Kiên-Trinh» là một chuyện có thật.

## TRẢ LỜI NGÀY THÁNG ÂM VÀ DƯƠNG LỊCH

### \* Ông Lê Văn Giới Tây-Ninh.

- 1) Ngày 21-1 âm-lịch năm ất-hợi : chúa nhứt 24-2-1935
- 2) Âm-lịch 26-11 Đinh-Dậu : dương-lịch thứ sáu 10-1-1958
- 3) Âm-lịch 8-8 năm Đinh-hợi=D. l. ngày thứ tư 22-9-1947
- 4) Âm-lịch 8-4 Kỷ-Mão=D. l. thứ sáu 26-5-1939
- 5) Âm-lịch 19-4 Mậu-dần=d. l. thứ tư 18-5-1938
- 6) Dương lịch 11-8-1928 : âm-lịch 16-7 (ngày ất hợi, tháng canh thân năm Mậu dần).

### \* Ông Nguyễn Văn Huân, Phan-Rang.

Âm-lịch ngày 5-8 năm ất-hợi giờ tuất, ngày Tân-tị, tháng ất-dậu) d 1. thứ hai 2-9-1935 vào lỗi 8-9 giờ tối (hay 21 giờ)

### \* Trần-sỹ-Phương, Đà Nẵng.

- 1) D. l. 13-2-1934 (15 giờ) : âm-lịch 30 tháng chạp quý-dậu (ngày ất mão, tháng ất sứu) cuối giờ mùi sang giờ thân.
- 2) D. l. 13-10-1936 lúc 7 giờ 35 = âm-lịch 28 tháng 8 năm Bính-tý (ngày kỵ-tị, tháng đinh-dậu) vào giờ thìn.
- 3) D. l. 8-1-39, 9 giờ 50' = âm-lịch ngày 18-11 (ngày ất-tị, tháng giáp-tý, năm mậu-dần, vào giờ Tị).
- 4) D. l. 7-8-1940 lúc 19 giờ 20' : âm-lịch ngày 4-7 (ngày nhâm-ngọ, tháng giá-p-thân, năm canh-thìn) vào đầu giờ tuất;
- 5) d.l. 20-9-1941 lúc 12 giờ = âm-lịch 29-7 (ngày tân-vi, tháng Bính-thân, năm tân-tị) vào giờ Ngọ.
- 6) D. l. 6/12/1943 lúc 5 giờ = âm-lịch 10-11 (ngày mậu-tuất, tháng giáp, tý năm quý-vi, vào cuối giờ dần,
- 7) d. l. 2/5/1946 lúc 2 giờ đêm = âm-lịch 2-4 tức ngày bính-tý, tháng quý-tị, năm Bính-tuất, giờ sứu.

### \* Ông Trần Kính — k.b.c 4.311

Ngày 11-9-1930 nhằm ngày 19 tháng 7 năm Canh ngọ, tháng Giáp Thân, ngày Canh Tý.

### \* Ông Hoàng Dũng — k.b.c 6083.

Ngày 28 tháng Chạp âm-lịch năm Mậu-Thìn, là ngày thứ bảy 25-1-1941

### \* Bạn Mỹ-Viện-Ánh.

Ngày 2-6-1936 nhằm ngày 12 tháng Giêng Âm-lịch, năm Kỷ Mão, tháng Bính-Dần, ngày Mậu Tuất.

### \* Cô Diệu-Mi — trường Đồng-Khánh — Huế.

Ngày 21-4-1939 là ngày 2-3 âm-lịch năm Kỷ-Mão, tháng Mậu-Thìn, ngày Mậu ngũ.

### \* Bạn Văn An — Saigòn

Ngày 23 tháng Chạp âm-lịch năm Nhâm-Ngo, là ngày thứ năm 28-1-1943 chứ không phải là 13-2-43

### \* Ông Bửu-Cung — Huế.

- 1) 16 tháng 7 (thiếu)  
16 — 6 (")  
16 — 2 (" )  
17 — 4 (" )  
30 — 3 (đủ)  
8 — 10 (")
- 2) 20-2 Bính-Dần = Thứ hai 2-4-1926.  
16-6 Quý Hợi = Chúa nhứt 29-7-1923.  
10-10 Ất-Hợi = Thứ ba 5-11-1935.
- 3) Chỉ có năm Ất-Sứu (1925) nhuận tháng 4 chứ không phải tháng 5.

### LỚP DẠY RIÊNG PHÁP VĂN

- I.— Chương trình Pháp văn lớp Đệ-Tứ (T.H.D.N.C.)
- II.— Dissertation Morale (Tú-tài Việt, phần I)
- III. Dissertation littéraire (Tú-tài Việt, phần II)
- IV.— Luyện Pháp-văn chuẩn bị vào Đại-học.

Hỏi Ông NGUYỄN-VÝ tòa-soạn tạp-chí PHÔ-THÔNG — 283, Gia-Long — Saigon.

# XỔ SỐ KIẾN - THIẾT

LOẠI ĐẶC - BIỆT

Thanh - niên bảo - vệ hương - thôn



Phát - hành 4 kỳ

Loại I	mở ngày	10-5-1960
— II	—	24-5-1960
— III	—	7-6-1960
— IV	—	21-6-1960

Mỗi vé giá 10\$

K. D. số 134 — Saigon, ngày 11-4-1960  
In tại nhà in TÂN-PHÁT — 283 Gia-Long — Saigon

SẮP XUẤT - BẢN TRONG MÙA THU

## HOANG-VU

THƠ

của NGUYỄN - VĨ

với 2 bản dịch :

— thành THƠ PHÁP-NGỮ :

★ SOLITUDE  
(Version française)  
do TÁC-GIẢ

— thành THƠ ANH-NGỮ :

★ LONELINESS  
(English version)  
do giáo-sư  
BĂNG-CÔNG-THẮNG

Nhà xuất bản DÂN-TA

# BẢN ĐỌC VIẾT

## ● CÂU ĐỐI HAI CHỮ CỦA ÔNG J. RICHARDSON

Nhiều bạn đọc đã gửi về các vế câu đối, đáp lời mời của Ông Mục-sư J.Richardson. Chúng tôi xin đăng mấy câu sau đây, hay, hay dở, xin tùy ông Richardson và bạn đọc phê-bình :

### \* CỦA ÔNG PHƯƠNG-THANH-LAN — AN-GIANG :

- 1) *Biết không biết, không không biết, biết không, không biết, biết không không.*
- 2) *Dại khôn dại, khôn khôn dại, dại khôn ? Khôn dại ? Dại khôn khôn.*
- 3) *Có không có, không không có, có không không có, có không không.*

### \* CỦA Ô-MAI-DANH (CHỢ LỚN) :

*Cực kỳ cực, kỳ kỳ cực, cực kỳ kỳ cực cực, kỳ kỳ.*

(Theo lời Ô.Mai-Danh thì : cực ; cuộc. Cuộc cũng có nghĩa là đánh cuộc, v.v... kỳ ; cờ, con cờ ; kỳ : lợ ; kỳ : thời hạn định, vv.)

### \* CỦA ÔNG LÝ-TÝ 199 NG. HOÀNG, CHỢ LỚN :

*Phải, không phải, không, không phải. Phải, không không. Phải phải, không không.*

### ● CỦA ÔNG ĐẶNG PHƯỚC NHUẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC BÌNH LONG :

*Chạy đi Chạy, đi đi Chạy, chạy đi đi Chạy, chạy đi đi*

(Theo ông Nhuận, thì Chạy là tên thằng Chạy)

Ngoài ra, còn những câu của các bạn Trường Văn-Tử (Chợlón)

THẠNH SUY THẠNH, SUY SUY THẠNH, v.v...  
Thế-Phượng (Ban-mê-thuột) :

### Điên đảo điên, đảo đảo điên, v.v..

Ông Thế-Phượng lại còn ra một vế đối khác : **Mấy thằng mắng thầy.**

### ● « CHÚNG TÔI LƯU-Ý QUÝ-VỊ », của HOÀNG-THÚY-PHƯỢNG, ĐƯỜNG NGUYỄN-HUỆ, MỸ-THO :

Nếu em không làm thì thường ngày dài phát thanh Sài-gòn cũng như một vài nhật báo và cả giáo sư một số ít nữa đều nói :

- *Chúng tôi lưu-ý quý-vị thính-giả »*
- *Tôi lưu-ý mấy em », v.v...*

Thưa chí, tại sao họ lại nói một cách mà theo thiên can của em là SAI HOÀN TOÀN ? Vì « lưu-ý » tức là để hết tâm-trí vào một vấn đề nào, nếu không muốn nói là « để ý ».

Theo em hiểu, ý họ muốn cho mình chú ý mà thành ra họ chú ý mình. Kề ra cũng sướng, ngồi tại nhà nghe trực tiếp truyền thanh các trận cầu quốc-tế mà được ông Huyền Vũ « lưu-ý » tới...

### ● MẮT BÁO của THẦY THÍCH-HÀNH-CƠ, PHẬT-HỌC VIỆN NHA-TRANG.

... Chúng tôi vẫn biết Quý Tòa-soạn cho gởi báo thường xuyên đến chúng tôi nhưng thỉnh thoảng bị Bưu-điện làm mất nên chúng tôi phải mua để được đủ bộ (Chúng tôi đã phải mua những số : 11, 14, 19, 24, 26, 27, và vừa rồi, số 30 cũng bị mất nữa); số 31 chúng tôi đã nhận được.

Vậy kính nhờ Ông can thiệp với nhà Bưu-điện thế nào để sách báo gởi về khỏi bị thất lạc. Mong ông lưu-ý cho.

\* Bài thơ «VIẾNG MỘ Ô. LÊ CHẤT» CỦA ÔNG YẾN  
LONG QUI NHƠN.

Trong Phồ-Thông số 30, ông Minh Kha có dính chính bài thơ ấy nhưng chưa đúng hẳn. Nay tôi theo tài liệu của ông VŨ-NGỌC PHAN (sóng gần tác giả nhất — quyền N.V.H.Đ. in lần đầu năm 1944. Bài thơ ông Phan-Khôi đăng báo Thực - Nghiệm năm 1921) mà dính chính lại :

— VIẾNG MỘ ÔNG LÊ CHẤT

Bình Tây trán Bắc sủ nghìn thu  
Ấy cỏ mờ rêu đất một u !  
Ấy dung ấy trung là thế thế !  
Mà ân mà nghĩa ở mô mô !  
Chim gào hòn sót xuân ầm ỷ ;  
Hùm thét oai hoa gió vụt vù,  
Cái chuyện anh hùng ai giờ đến.  
Hồ Tây còn vắng tiếng chuông bu.

(PHAN - KHÔI)

● 55 LÔ AN ỦI

CỦA ÔNG THẾ-PHƯỢNG (BAN MÊ THUỘT)

« Vé số Kiến-thiết có cả thảy là 55 lô an ủi (không kể các lô trùng), chứ không phải 54, nhưng thường thường chỉ có 54 lô an ủi. Lô an ủi thứ 55 để dùng vào trường hợp khi số trúng độc đắc có mang 1 hay nhiều con số 0 ; hoặc 1 hay nhiều con số 9, & sau cùng.

Thí dụ : Vé độc đắc 1 triệu đồng mang số 489.700, ngoài 54 lô an ủi thường lệ, vé có mang số 489.699 cũng được hưởng an ủi, tức là thuộc vào lô thứ 55 vậy. Trái lại, nếu vé trúng độc đắc mang số 489.699, thì lô an ủi thứ 55 dành cho vé mang số 489.700

• Nếu ta đề ý thì vé số này thật sự trật nhũng 3 số, theo từng hàng, nhưng vì đếm theo số thứ tự, chỉ cách nhau có một vé ».

SỐ ĐẶC BIỆT

PHẬT ĐẢN



Như chúng tôi đã ra số Đặc-biệt NOËL, tháng 12-1959, hôm nay chúng tôi phát hành số Đặc-biệt PHẬT-ĐẢN, mồng 8 tháng 4 Âm-lịch.

Triết-đế vô - tư, và đứng trên địa - điểm hoàn-toàn Văn-Hóa, chúng tôi đeo đuổi Lý-tưởng đoàn-kết tất cả các yếu-tố Văn-hóa Dân-tộc, để góp phần xây-dựng, — dù là một phần rất nhỏ — một Việt-Nam Tự-do, Tiền-bộ, trên Thế-giới mới.

PHỒ - THÔNG