

NAM TỰ-DO, trừ những nơi quá hẻo lánh, không có trạm, sợ thất lạc;
Nếu bạn muốn gửi ra ngoại-quốc, xin bạn chịu tiền cước phí
riêng. Mỗi số Phô-Thông gửi bằng phi-cơ ra ngoại quốc, phải chịu
tiền cước phí 24\$.

Phô-Thông Trung-Thu, bia do Họa-sĩ DUY-LIÊM trình bày rất
trang nhã, bài chọn-loc đặc-biệt. Đại-khai mục-lục như sau đây:

- * Thơ Trung-Thu, của các Nam-Nữ Thi-nhân Tao-dàn Phô-Thông.
- * Trung-Thu trong Chiến-khu THIẾU-SƠN
- * Khoa-học: chụp hình Mặt Trăng . . . ZDENEK KOPAL
- (Giáo-sư Thiên-văn-học, Đại-học-đường Manchester)
- * Lịch-sử Tết Trung-Thu của Tàu NGUYỄN TRIỆU
- * Lịch sử Tết Trung-Thu Việt-Nam SONG-AN
- * Khái-Hưng bị thủ tiêu vì 2 câu đối . . . KIM-TUẤNG
- * Trăng Thu trong Ngục-thất (Tho). NGUYỄN-VĨ
- * Mái girom dưới bóng trăng tà. . . . NGUYỄN-BÌNH-DIỆM
- * Nhũng giọt mưa Thu (truyện ngắn) PHONG-CẨM
- * Thơ Thu. NGUYỄN-THU-MINH
- * Trăng Thu năm cũ (chuyện ngắn). . . HOÀNG-THẮNG
- * Cách làm Bánh Trung-Thu Bà THƯỜNG-LẠC
- * Chuyện vui Trung-Thu cho các em:
Công-Chúa muốn Mặt-Trăng. LÊ-QUANG-XUÂN
- * Minh ơi! Chừng nào chúng ta lên Trăng được? DIỆU-HUYỀN
- * Chuyện cũ người xưa: Tiếng sáo đêm Thu . . TÂN-PHONG
- * Giấc ngủ của Đa-Vi (truyện ngắn quốc-tế) NGÔ-THỊ-CÚC
- * Văn-sĩ tiền-chiến : MỘNG-SƠN . . . NGUYỄN-VĨ
- * Và nhiều Thơ, chuyện ngắn, chuyện vui, hồi ký, v. v...
Trình bày đặc-biệt

PHÔ-THÔNG

TẠP-CHÍ

GÓP PHẦN XÂY-DỰNG VĂN-HÓA VIỆT-NAM
PHỐ BIỂN VĂN-HÓA ĐÔNG-TÂY KIM-CO

Giám-Đốc, Chủ-Bút: NGUYỄN-VĨ
Quản-ly: TRẦN-VĂN-LANG

Tòa soạn: 283 Đường Gia-Long — Sài-gòn — B. T. Sài-gòn 307



BỘ MỚI SỐ 18 * 31-8-1958

	trang số
1.— Rút kinh - nghiệm II	Nguyễn-VĨ 7 — 9
2.— Cuộc hội kiến giữa Nguyễn-Huệ và La-Sơn Phu-Tử	Phong-Cầm 10 — 16
3.— Chuyện cũ người xưa : Không-Tử thua dứa con nít	Tân-Phong 17 — 20
4.— Xứ Đồng-Nai và Công-Chúa Ngọc-Vạn	Thái-văn-Kiêm 21 — 29
5.— Một đời người	Thiếu-Sơn 30 — 34
6.— Nhà-trang sương-mờ (Tho)	Huỳnh-Tấn — 35
7.— Đường hai ngả (chuyện ngắn)	Hoàng-Thắng 36 — 39
8.— Nhũng điểm tương đồng trong lịch-sử Việt-Hoa	Minh-Kha 40 — 42
9.— Chờ mong (Tho)	Tuyết-Hương 43
10.— Tú-Trang trả dẫu Nguyễn-công-Trú	Lương-trọng-Minh 44 — 49

11.— Norton I, hùng-dέ nước Mỹ	Tân-Phong	50 — 54
12.— Guglielmo Marconi	Duy-Hòa	55 — 58
13.— Đoàn xe đi trong đêm tối (chuyện ngắn quốc tế)	Nguyễn-thanh-Ngọc	59 — 61
14.— Vào-Sáu (thơ)	Phương-Duyên	62
15.— Văn-sĩ, thi-sĩ tiền chiến: Lê-văn-Trương Nguyễn-Vỹ	63 — 68	
16.— Phố Hiến	Nguyễn Triệu	69 — 71
17.— Gia-chánh	Cô Phương-Thu	72 — 73
18.— Tôi làm phim	Thái-thúc-Diên	74 — 77
19.— Xã-giao	Cô Bình-Minh	78 — 80
20.— Phê-bình sách: Những chuyến đi của Nhuệ-Hồng	Thiếu-Sơn	81 — 86
21.— Tao dàn Phồ-Thông	Nguyễn-Vỹ	87 — 88
22.— Cô gái diễn (truyện dài)	Vi-Huyền-Đắc	89 — 92
23.— Minh ơi! Đêm qua em thấy chiêm bao	Cô Diệu-Huyền	93 — 99
24.— Lấy cô vợ đẹp (chuyện nhảm vui)	Gia-hưng-Bạc	100 — 103
25.— Thẹn (thơ)	Kim-Chương	104
26.— Những người đôi mươi	Nguyễn-Thu-Minh	105 — 108
27.— Giới thiệu sách báo mới	P.T.	109 — 110
28.— Kiên trinh (truyện dài)	Cô Vân-Nga	111 — 115
29.— 4.000 năm ca dao	Ba-Tèo	116 — 118
30.— Đáp bạn bốn phương	Cô Bạch-Yến	119 — 130

Sắp xếp bài, trình bày bìa và nội-dung, cho màu.
Cô Diệu-Huyền
Tranh vẽ
Họa sĩ Ngọc-Tài

* Bản kẽm
Nguyễn-Diêu
* Bìa Offset
Vạn-Quốc

• Các Sách Báo Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiện trích
đăng những bài trong tạp-chí PHỒ-THÔNG, nhưng
yêu-cầu đề rõ xuất-x. « Trích Tạp-chí PHỒ-THÔNG »
và đừng viết tắt.

- Cấm trích, dịch, phỏng, đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
- Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.

Copyright by PHO-THON, printed in Việt-Nam.

Rút KINH - NGHIỆM

II



Nhóm Tự-Lực Văn-đoàn đã tự-đắc là thành-công, chính là nhờ hoàn-cảnh xã-hội và Văn-hóa của nước Việt-Nam lúc bấy giờ, chứ không phải là hoàn-toàn do cái tài-nghệ gì của các nhà Văn nhóm ấy. Vì xét về nghệ-thuật văn-chương thuần-túy, thì hành-văn của Nhất-Linh không thè nào sánh kịp với Lan-Khai, Nguyễn-Tuân, Tchya, hay Vũ-trọng-Phụng, thơ của Thế-Lữ đâu được đêu-luyện và súc-tích dồi dào bằng Huy-Thông, Xuân-Diệu, hay đuổi lý-tưởng thuần-túy Văn-nghệ chứ không muốn tranh-giành với ai, không muốn lập thành « Văn-đoàn », cứ thường bị nhóm Tự-Lực hoặc đùm trong bóng tối, hoặc đả phá với lối phê-bình thiên-vi, và bút-chiến tàn-nhẫn, làm cản-trở khá nhiều sự tiến-triển của các giá-trị Văn-hóa, đang bộc-phát đồng-thời với họ.

Ngay như bốn chữ « Tự Lực Văn Đoàn » đã chẳng có ý-nghĩa gì ròi, vì thời bấy giờ có nhà văn nào là không tự sức mình cố gắng đóng góp một phần vào cuộc phát triển chung của Văn-hóa nhân-dân? Không ai muốn lập « Văn-đoàn » vì không ai nghĩ đến sự chia rẽ trên lãnh vực Văn-hóa thuần túy đó thôi.

Nếu chủ trương xã-hội của nhóm PHONG-HÓA là dùng chất-hài hước để đả phá cả đến những yếu tố tốt đẹp của xã-hội Việt-Nam đương thời, chủ-trương có tính cách hoàn-toàn phản-dân-tộc, thì chủ-trương văn-nghệ của Tự-Lực Văn-đoàn cũng lại phản-bội cả Văn-nghệ nhân-dân đang thời kỳ bành-trướng. Còn cái chân-giá

tri về tư tưởng và nghệ thuật. Thi Văn của các sản phẩm Tự-Lực-Văn-Đoàn thì không có gì đáng được xác nhận tuyệt đối.

Chứng cứ thể nhất, là hai mươi năm qua, dân tộc Việt-Nam đã tiến triển rất nhiều trên mọi phương diện, mà ông Nhất-Linh, là linh hồn của Tự-Lực-Văn-Đoàn, chưa chứng tỏ cho ta thấy ông tiến được một bước nào trong nghệ thuật Văn-chương và trong tư tưởng. Nhiều người lại cho rằng những cái gì ông viết dạo sau đây lại còn kém hơn những cái ông đã viết trước kia.



Tôi tin rằng các thế hệ sau sẽ kiềm điềm lại cái chân giá trị Văn-chương và xã-hội của các tác-phẩm Tự-Lực-Văn-Đoàn, một cách vô-tư và đúng-đắn.

Chúng ta hiện còn là những người sống đương thời với các nhà Văn của nhóm ấy, cho nên đã phải chịu hậu-quả không tốt mà họ đã gây ra trong Văn-Học-sử hiện-đại.

Dù sao, tính-chất Văn-phật của nhóm « Tự-Lực » đã thành-công trong việc gây cho họ một uy-thể « thần-thánh » gần như « bất khả xâm phạm » đối với một số thanh-niên đương-kim. Nếu trên địa-hạt chính-trị, kẻ độc-tài phong-kiến, dùng chiến-thuật mánh lối và gươm súng, để uy-hiếp đa-số nhân-dân, đã có thể đóng vai trò chúa-tể trong một thời-gian lịch-sử nào đó, thì sau khi giao-đoạn chấm dứt, không sớm thì muộn thế nào Lịch-sử sẽ nghiêm-khắc kết-án bọn gian-hùng. Bọn đó chỉ lừa gạt được một số dân-chúng mà thôi, chứ không thể lừa gạt được Lịch-sử. Câu nói bất-hủ của Abraham Lincoln là một bài học đắt cho các dân-tộc suy nghiệm mãi mãi.

Trên lĩnh-vực Văn-học cũng thế. Một người có thực-tài mà kiêu-căng như Phạm-Quỳnh, hay một người kém cỏi như Nhất-Linh, chỉ có thể hanh-diện với một số người đương thời, nhờ một uy-thể giả-tạo nào đó trong một thời-gian nào đó thôi. Lịch-sử Văn-học sẽ phân-tách các tác-phẩm của họ, tìm đúng chân giá-trị của họ, nhận-xét công-bình về tác-phong của họ trong thời-đại; và sẽ đặt họ ngồi lại đúng vào chỗ, chứ không thể thần-thánh-hóa họ, như một bọn che tàn có mặc-câm nô-lệ. Những kẻ đã theo sát tình-hình Văn-học hồi tiền-chiến, những nhà nghiên-cứu Văn-học-sử khách-quan; đứng ngoại-cuộc mà phê bình, chắc đã hiểu rõ những hoàn-cảnh xã-hội và

những lý-do nhờ đó nhóm Tự-Lực-Văn-Đoàn đã gây được thế-lực trên Văn-dân Việt-Nam. Thế-hệ văn-học và trí-thức hiện nay cũng đã nhận xét rõ-rệt cái giá-trị thật-sự của Văn-chương Tự-Lực-Văn-Đoàn, thì cái uy-thể kia liệu sẽ có xứng-đáng chăng?

Một bằng-chứng rõ-rệt là chính bây giờ Nhất-Linh cũng thú nhận rằng ông đọc lại tất cả các tác-phẩm của ông viết hồi trước thấy chỉ còn có một cuốn là có đôi chút giá-trị mà thôi.

Đè cứu vớt lại, ông tuyên-bố viết những tác-phẩm mới có giá-trị tồn-tại vĩnh-viễn bất cứ thời-gian và không-gian nào, nhưng tiếc thay, cuộc thí-nghiệm mới này càng thất-bại, chứng tỏ rằng cái tài của ông vẫn không xứng-đáng với danh-vị của ông. Trường-hop Nhất-Linh cũng na-ná như nhà văn Pháp Scudery, hồi Thế-kỷ XVII.

Cũng như Thế-Lữ chỉ là một Delille hồi đầu thế kỷ XIX.

Rút kinh-nghiệm của thái-độ văn-hóa của hai nhóm Nam-Phong và Tự-Lực-Văn-Đoàn, nếu chúng ta mong muốn Văn-học Việt-Nam được phát-triển mạnh-mẽ và có ảnh-hưởng lợi-ích cho Văn-Hóa chung của Dân-tộc, thì ngu-ý của tôi là những Văn-nghệ-sĩ có thiện-chí ngày nay và có khả-năng nên góp-sức lại mà xây-dựng chung, về mọi phương diện cho Văn-hóa Dân-tộc được khai-quan-hơn, được bành-trướng sâu-rộng-hơn, chứ đừng có những cố-gắng cá-nhanh-rồi-rạc và lơ-là, hoặc kiêu-căng, tự-hào, tự-đắc. Chúng ta nên gặt bỏ thái-độ « Văn-phật », « học-phật » lỗi-thời, của một thiểu số không tài giỏi một chút nào hơn ai mà vênh-váo tự-chò-mình tài-giỏi-hơn thiêng-hạ. Thái-độ ấy rất là khá-ố, và rất có ảnh-hưởng tai-hại đến sự cố-gắng-chung của tất cả các nhà Văn có thiện-chí và có tài-năng, dù là còn trẻ-tuổi, nhất là còn trẻ-tuổi.

Chúng ta hãy kiềm điềm lại các giá-trị tinh-thần và trí-thức của một thời-kỷ vừa qua, và dùng thiện-chí và chân-tài lầm-khởi điềm, chúng ta hãy cùng nhau xúc-tiến một cuộc cách-mạng trên lĩnh-vực Văn-hóa, (tôi nói chung về VĂN-HÓA, chứ không nói riêng về VĂN-NGHỆ mà thôi).

Nhưng thực hiện cách nào một cuộc CÁCH MẠNG VĂN-HÓA trong tình-thế hiện-tại? Thưa các bạn, tôi đã trình-bày một vài ý-kiện thô-sơ trong P.T. số vừa rồi và sẽ tiếp-tục trong các số tới.



CUỘC HỘI KIẾN GIỮA NGUYỄN-HUỆ và LA-SƠN Phu-Tử

* PHONG-CẨM

GIỮA CẢNH NÚI HỒNG
SÔNG LAM



LA-SƠN
phu-tử là một
bậc túc-nho, một
nhà tri-sĩ hay là
một cá-nhân đặc
biệt nhứt trong

thời Tiền Nguyễn. Họ tên là
Nguyễn Quang-Thiếp (1) tự
Khải-Xuyên, sinh tại xã Nguyệt-
Ao, huyện La-Sơn, Tỉnh Hà-Tĩnh
(2) nên có hiệu tặng là Nguyệt-
Ao tiên-sinh và La-Sơn phu-tử.

(1) Sách «Việt-Nam sử lược»
của Trần Trọng Kim chép là
Nguyễn Tiếp.

Sách «Quang-Trung» của Hoa
Bằng chép là Nguyễn Thiếp.

(2) Sinh ngày 25 tháng 8
năm Quý Mão (1723).

La-Sơn phu-tử có nhiều «tự»,
nhiều «hiệu» khác nhau do
ông đặt hoặc người đương thời
tặng như HANH AM, CUỒNG
ẤN, LẬP-PHONG CƯ SĨ,
LỤC-NIÊN TIỀN-SINH, LA-
GIANG PHU-TỬ (3) v.v...

Đời chúa Trịnh-Doanh dùng
chữ «QUANG» làm quốc-húy
nên lúc đi thi, La-Sơn phu-tử sợ
phạm luật trường quy nên phải
bỏ chữ «QUANG» lót ở tên
tự, từ đấy trở thành tên Nguyễn-
Thiếp.

Tuy-nhiên, cái huy-hiệu «La-
Sơn phu-tử» được nổi tiếng
nhứt ở thời đó cũng như ngày

(3) Đời chúa Trịnh Giang,
huyện La-Sơn có tên là La-
Giang, nên mọi người theo đó
gọi là La-Giang phu-tử. Huyện
này ngày nay đổi là Can-Lộc.

nay mọi người đều gọi đến cõ
lẽ vì ông là một cá-nhân khác
thường với khí tiết thanh-cao,
cứng rắn được đem ra thử-thách
trong những trường-hợp éo-le :
chúng tôi muốn nói những cuộc
hội-khiến đặc-biệt với Nguyễn-
Huệ và Nguyễn-Ánh cùng người
đương thời.

Là một bực túc nhõ có tài học
uyên bác, thi đồ Hương cống và
được bồ Tri huyện Thanh
chương hồi cuối Lê, nhưng vì
ngay thẳng không chịu được sự
hỗn hách, lộng quyền của chúa
Trịnh nên La-Sơn phu-tử từ quan
về tri-sĩ ở núi Thiên Nhện bên
Lục niêm thành, huyện La-Sơn,
tự nhốt mình trong trại Bùi-phong,
ngâm thi vịnh nguyệt hưởng thú
tiêu dao.

Các nhà chép sử đều cho
rắng : La-Sơn phu-tử trước lúc
về tri-sĩ có mắc bệnh điên nên
khi ở trại Bùi-phong, tự xưng là
Cuồng-Ấn hay Điên-Ấn. Việc
này quả có, nhưng lúc về núi có
lẽ vì chán ngán thế-tình không
muốn ai khuấy động cuộc đời ẩn
dật của mình, La-Sơn phu-tử tự
xưng như thế để được an thân.

Lúc bấy giờ tâm-trí La-Sơn
phu-tử vẫn sáng-suốt như thường
ông làm ra tập thi gọi là HANH

AM THI TẬP bằng Hán văn
vẫn còn truyền tụng đến ngày nay.

Tâm-trí vẫn sáng-suốt nhưng
lại chọn cuộc đời ẩn dật, người
ta cho rằng La-Sơn phu-tử có một
tâm-sự riêng không thè nói nên
lời. Tự nhiên, ông là người rất
trung thành với nhà Lê, vì thế
thanh-thế chúa Trịnh ngày
càng bành-trướng, vua Lê cảnh
Hưng lại quá nhu nhược, sự sụp
đổ của một triều-cương đã hiện
ra trước mắt, không thể đem tài
sức mình cứu-vãn được nên phu-
tử mang tấm cõi trung lui về ở
ở ẩn giữa cảnh núi Hồng sông Lam
quyết giữ tròn danh tiết, đạo-nghĩa.

* CUỘC HỘI-KIẾN
Ở PHÙ-THẠCH

THỦY xuất-thân là một nông
dân áo vải, nhưng Nguyễn-
Huệ là người sáng-suốt luôn luôn
biết tôn-phục kẻ hiền-tài và trọng
dụng nhơn-tài ; xem như những
nhân-vật xuất-sắc như Phan Huy-
Ích, Ngô Thị-Niệm được dành
cho những địa vị ưu-áí thì dù biết
thái độ của N. H. ra sao.

Từ ngày đánh lấy được Phú-
Xuân và nghe theo lời Nguyễn-
Hữu-Chinh đem quân ra Thăng-
Long đe bẹp chúa Trịnh và vây
cánh, tôn-phù nhà Lê thì tiếng

tăm của Nguyễn-Huệ càng vang lừng.

Thanh-toán được việc chúa Trịnh ở Bắc-hà, Nguyễn-Huệ được phong Nguyên-súy Phù-chính dục-vô Uy-quốc-công, nhưng hoài bão của Nguyễn-Huệ cao xa hơn, to lớn hơn: gồm thâu thiên-hạ về một mối!

Nguyễn-Huệ luôn luôn chú ý đến việc thu dùng nhơn tài, với Phan Huy-Ích, Ngô Thị-Niệm hay Trần Văn-Kỷ không chưa đủ, Nguyễn-Huệ còn nghĩ đến một bực túc nhẹ có tài học uyên bác đang ẩn mình giữa cảnh núi Hồng sông Lam, tức là La-Sơn phu-tử vậy.

Cho nên khi thu xếp xong việc Bắc-hà, bỏ Nguyễn Hữu-Chinh ở lại, anh em Nhạc, Huệ lén về Qui-nhơn, Nguyễn-Huệ cho người mang thư và lễ vật đến núi Thiên-nhận mời. La-Sơn phu-tử ra cộng tác.

Mời lần thứ nhứt (4) phu-tử không ra, Nguyễn-Huệ lại mời lần thứ hai, thứ ba... (5) bằng những lời lẽ ân-cần, tôn kính, lễ vật trọng hậu phu-tử vẫn cáo binh thoái thoát không chịu ra

(4) Ngày 18-12-1786.

(5) Ngày 10-8-1787 và ngày 13-9-1787.

cộng tác với Tây-son.

Thái-dộ của phu-tử không làm Nguyễn-Huệ hài lòng chút nào, song Nguyễn-Huệ vẫn phải đe nén lòng tự-ái để ra mặt chiêu hiền dâi sỉ tật bực hòng lấy lòng thiên hạ, nhứt là sỉ-phu trong nước.

Nguyễn-Huệ lại là người cương-quyết đeo đuổi tới cùng. Ba phen mời phu-tử không được, nào dã chịu thua đâu. Tháng 4 năm 1788 trong lúc từ Phú-xuân ra Thăng-Long đe thanh toán vấn đe Vũ Văn-Niệm, Nguyễn-Huệ cho đóng đồn quân ở phía nam sông Lam gần bến Phù-Thạch rồi viết thư sai cản-tín-hầu Nguyễn Quang-Đại đến tận núi Thiên-nhận mời phu-tử đến hội-kiến.

Sự dèo dai của Nguyễn-Huệ khiến cho phu-tử khó từ chối. Những lần trước Nguyễn-Huệ cho mời phu-tử vào tận Phú-xuân. Phu-tử có thể viện cớ bệnh hoạn đường sá xa xôi mà từ chối chờ lần này Nguyễn-Huệ đến tại Nghệ-an khé cho Phu-tử viện lý lẽ gì, vã lại giữa Nguyễn-Huệ và Phu-tử chưa có sự xung đột nào. Phu-tử chỉ ty hiềm Nguyễn-Huệ chưa phải là người của chính nghĩa thế thôi.

Cuộc hội kiến đầu tiên giữa

Nguyễn-Huệ và La-Sơn phu-tử ở Phù-thạch diễn ra như thế nào?

Khi nghe tin phu-tử tới, Nguyễn-Huệ bày trong lễ tiếp rước và đai dâng. Nguyễn-Huệ vốn ưa nói thẳng, nên vừa giáp mặt phu-tử là trút ra những lời hờn oán ôm ấp bấy lâu :

— Quả nhân nghe đại danh đã lâu. Ba lần cho tới mời, tiên-sinh không thèm ra. Ý tiên-sinh cho quả nhân là thẳng giặc nhỏ không đủ làm kẻ anh hùng trong thiên hạ chẳng ?

Là một nhà trí sĩ có tiết tháo, phu-tử chẳng hề sợ quyền-uy của Nguyễn-Huệ nên nhún nhặt trả lời :

— Hơn hai trăm ngày nay, quyền về tay họ Trịnh hung bạo. Vương mới đưa quân ra Bắc một lần mà dứt được, lặp lại nhà Lê. Với danh nghĩa chính thì anh hùng ai lại chẳng theo. Nếu giả tiếng nhân nghĩa, nói đổi tôn vua đe lấy tiếng thì lại hóa ra một kẻ gian hùng (6)

Lời nói của phu-tử khác nào bốc trần thâm ý của Nguyễn-Huệ khiến cho Nguyễn-Huệ phải đổi

(6) Theo quyển "LA-SƠN PHU-TỬ" của Hoàng Xuân-Hán.

sắc mặt, ngồi dịch ra tiếp đai phu-tử rất niềm nở rồi đưa về.

Sử chép : cuộc hội kiến này quả là một việc có một không hai trong lịch sử nước nhà. Một bên là một võ tướng còn trẻ tuổi đã làm kinh thiên động địa từ Bắc đến Nam ; một bên là một cụ già 80 tuổi, ở ẩn nơi xó rừng. Hai dâng gặp nhau tại một nơi đây di tích lịch sử : chính nơi này hơn ba trăm năm trước Nguyễn-Biều đã hội kiến với Trương-Phụ để mưu việc cầu phong cho Trùng Quang-dế. Việc không thành Nguyễn-Biều bị giết.

Lúc sắp sửa hội-kiến với Nguyễn-Huệ, có lẽ phu-tử đã nhớ đến chính-khí của người xưa nên thẳng thắn trả lời câu hỏi của Nguyễn-Huệ, bốc trần được thâm ý của Nguyễn-Huệ mà không làm phật ý Nguyễn-Huệ, trái lại càng khiến Nguyễn-Huệ phải kính nể. Đó là chính tâm hùng tráng của một bực túc nho như La-Sơn phu-tử.

CUỘC HỘI-KIẾN PHÙ-THẠCH

THỨ HAI VÀ THỨ BA

TUY phải chênh lồng, nhưng người anh hùng Tây-son vẫn phải lấy lẽ tiễn La-Sơn phu-

tử ra. Đè phu-tử về Nguyễn-Huệ vẫn tiếc và không muốn cho sợi dây liên-lạc bị cắt đứt nên cuộc hội-kiến có ngò ý nhờ phu-tử coi giúp địa-lý ở Nghệ-an đề lập đỗ. Phu-tử chỉ ừ hứ lấy lẻ rồi ra về.

Chính-tâm của phu-tử là giữ thái-bất hợp tác với Tây-sơn.

Lúc ra Thăng-long giết xong Vũ Văn-Niệm trở về Nghệ-an, Nguyễn-Huệ chưa thấy phu-tử xem địa lý cho liền tự tay viết thư nhắc nhở, nhưng phu-tử mượn cớ xây đê sê làm cho nhân dân thống khổ đê từ chối khéo.

Về tới Phú-xuân, N.H. lại sai người viết thư giục một lần nữa, phu-tử vẫn giữ thái độ trước nên việc lập đỗ ở Nghệ-an của Nguyễn Huệ không thành.

Nguyễn-Huệ vẫn không nản chí hạ chiếu truyền cho phu-tử xem giùm mạch đất Yên-trường (Vinh) đê đóng đê ở đó chờ không phải Nghệ-an nữa.

Trong chiếu này N.H. nói rõ chuyện bỏ nhà Lê (7) để

(7) Sau khi viết xong Vũ Văn-niệm, Ng. Huệ đê Ng. Văn-Sở ở lại Thăng-long rồi về Phú-xuân. Còn nhà vua Chiêu-thống và trào thắn trốn lên kinh bắc đưa Hoàng thái hậu sang Thanh cầu viện.

phu-tử không còn cái gì thoát thoát được. Nhưng rồi phu-tử cũng không rời khỏi trại Eùi-phong.

Đùng một cái, quân Thanh kéo sang ta (tháng 10-1788), Tôn-sĩ-Nghị đưa Chiêu-Thống về Thăng-Lóng.

Tại Phú-xuân, Nguyễn-Huệ tự xưng hoàng-đế lấy niên hiệu là Quang-Trung và hội quân thủy bộ đi gấp ra Bắc.

Lúc tới Phù-thạch, N.H. lập tức cho mời La-Sơn phu-tử mở cuộc hội-kiến.

Gác qua một bên mọi việc cũ lần này N.H. ân cần hỏi phu-tử về mưu lược đánh Thanh.

Không ngần ngại phu-tử trả lời :

— Người Thanh ở xa tới mệt nhọc không biết tình hình khó dễ thế nào. Vã chúng có bụng khinh địch. Nếu đánh gấp đi thì không ngoài mười ngày sẽ phá tan. Nếu trì hoãn một chút thì khó lòng mà đuổi được chúng.

N.H. lấy làm hài lòng cho rằng hợp với ý mình.

Quả nhiên không đầy mười ngày N.H. phá tan 20 vạn quân Thanh. Nhiều người cho rằng chính N.H. theo phương lược của phu-tử mà phá được quân

Thanh. Phu-tử hẳn có công trong việc đuổi ngoại xâm.

Tại sao lần này phu-tử lại chịu bày kế cho N.H. đánh Thanh? Việc ấy cũng không lạ, thật ra phu-tử luôn luôn giữ lòng trung nghĩa với nhà Lê, nhưng lần này hẳn phu-tử không chịu được việc làm thất chính của Chiêu-Thống rước voi về rày măt. Tuy rằng không tra N.H. nhưng trông đi ngoảnh lại không còn ai đáng tiêu biếu cho lực lượng chống ngoại xâm hơn N.H. nên phu-tử mới gấp mặt đưa lời. Hành động này quả thực thời và đầy sáng suốt.

Sau khi phá xong giặc Thanh tháng 3 năm 1789, N.H. đem quân trở về Phú-xuân lúc tới Nghệ-an, N.H. lại đóng quân ở Phù-thạch và hạ chiếu với phu-tử đến Phù-thạch hội-kiến lần thứ ba.

Nhân cái thắng-lợi lớn-lao ở Bắc và sự thất chính của nhà Lê, N.H. giành được chính nghĩa. Bao nhiêu tâm huyết của phu-tử đối với nhà Lê không còn nữa, thật là dịp may cho N.H. trở lại cái ý định từ đầu : nài nỉ phu-tử ra làm quân-su.

Mở cuộc hội-kíến lần này, N.H. nhằm vào mục đích đó. N.H.

có làm lung-lạc được phu-tử không? Hắn nhiên là không. Tuy oán-ghét hành - động thất chính của Chiêu-Thống, nhưng phu-tử vẫn giữ một lòng son-sắc với nhà Lê. Vì vậy trong cuộc hội-kíến N.B. có nài thế nào phu-tử vẫn khăn-khăn từ chối.

Ba lần cho mời không tới, ba lần hội kíến cũng không đạt được mục-dịch, gắng lẽ N.H. căm giận thông trách phu-tử, thế mà không, N.H. vẫn giữ một niềm tôn-kính người trí-sĩ vào lòng trung nghĩa. Đã vậy, khi đường hoàng lên ngôi hoàng đế, không chế cả Bắc — Nam, N.H. hạ chiếu cấp thuế xã Nguyệt-ao cho phu-tử làm tuế bồng. Phu-tử có từ chối mà không được, bắt đắc dĩ phải nhận đê chờ dịp trả lại (8).

★ KẾT LUẬN

BA cuộc hội-kíến La-Sơn phu-tử mà lịch sử đã cho là một việc có một không hai ở nước ta, thật tình đã mang lại cho chúng ta những kinh-nghiệm quý giá về lối xử thế của người xưa.

(8) Sau khi Quang Trung mất, La-Sơn phu-tử làm tờ tàu xin trả bồng lộc (năm 1792).

Nguyễn-Huệ và La-Sơn phu-tử quả là hai thái-cực.

Nguyễn-Huệ trong tay có sẵn uy-quyền, nhưng không hề cố-chấp, không hề dùng vũ-lực để đàn-ap một cá-nhân có tư-tưởng đối-lập như La-Sơn phu-tử mà luôn luôn nhún-nhường khiêm-tốn vồn-vã biệt-dải để thu-phục chính-tâm, hành động ấy vừa khôn-ngoan vừa quý-quyết mà anh-hùng.

Tuy nhiên thái-dộ của La-Sơn

phu-tử lại bắt buộc chúng ta suy-gẫm nhiều hơn: thấy danh lợi đem béo trước mặt mà không màng, đứng trước oai-quyền không hề khiếp sợ giữ một mục thẳng ngay như cây tre câu-trúc, ảo-tồn khí-tiết của một bức danh-nhân nặng lòng vì chính-nghĩa.

Giữa hai cá-nhân, chúng ta không thấy có gì khinh, gì trọng mà ta chỉ thấy tràn-ngập một niềm tôn-kính người xưa trong bóng ngàn thu cũ.



* DANH NGÔN

— Một nền giáo dục chân chính cần phải ít lý-thuyết và nhiều thực hành.

(J. J. Rousseau)

* CÔ KIỀU CÓ CHỮA

— Tui đố anh Ba-Tèo vạy chó cô Thúy-Kiều đã có mang bầu lần nào chưa ?

— Không thấy cụ Nguyễn-Du nói là cô ả mang bầu.

— Có.

— Hồi nào ?

— Nè, câu thơ thứ 1644 :

Thất kinh, nàng chưa biết là làm sao ?

Thất kinh, nghĩa là mất đường kinh nguyệt. Nàng chưa, tức là nàng đã có chữa, thấy hông ?

— Ô ! Hèn chi câu dưới :

Thuốc mê đâu đã tưới vào ?

tức là cô ả đã uống thuốc phá thai !

BA-BÚA

Khổng-Tử

thua đứa
con nít

* TÂN-PHONG



Xe đúc Khổng-Tử vừa đến nơi đường làng, thì có một cậu bé con ngồi chơi giữa đường, hốt đất đắp một bức thành. Người đánh xe bảo cậu bé tránh ra một bên để xe đi. Bé ngồi yên, ngó lên người đánh xe, bảo :

— Thuở nay xe tránh thành, chó có bao giờ thành lại tránh xe ?

Khổng-Tử tức-giận, vì từ trước đến giờ ông đi chu-du thiên-hạ, những lời nói của ông, vua chúa nào nghe cũng phục, học-trò của ông có hàng trăm hàng nghìn, ông nói gì họ cũng cho là phải cả, bỗng dung bảy giờ gặp thằng ranh con, mới có mấy tuổi đầu mà lén giọng thầy đời. Nhà đại Hiền-triết bèn mắng nó :

— Cháu còn nhỏ, sao ăn nói xảo-quyết thế ?

Nhưng đứa bé nghiêm mặt, ngó Đức Khổng-Tử :

— Thưa ông, con thỏ sinh ra mới có ba ngày đã chạy được, con cá sinh ra mới có ba ngày đã bơi được. Há lẽ con người sinh ra ba tuổi không ăn nói được sao ? Ăn nói được, sao gọi là xảo-quyết ?

KHỔNG-TỬ thấy thằng bé ba tuổi đã đối-đáp khôn-ngoan, liền hỏi :

— Cháu tên chi ?

— Thura, tên cháu là HẠNG-THÁC.

— Cháu lên ngồi xe đi dạo chơi với ta nhé ?

— Thura Tiên-sinh, cháu còn có cha, cần phải thờ, còn có mẹ cần phải nuôi, còn có anh

cần phải theo, có thầy cần phải học. Cháu đâu có được rảnh để đi ngao-du với ngài ?

— Thế thì cháu lên trên xe, đánh vài ván cờ với ta chơi cho vui.

— Thưa Ngài, sao ngài lại rủ cháu đánh cờ ? Đánh cờ mà vui được sao ? Thiên-tử ham mê cờ-bạc thì bách-tánh chẳng an, nho-sĩ ham mê cờ-bạc thì bỏ-bê việc học-hành, bần-dân ham-mê cờ-bạc thì bỏ-phế việc nhà, nông dân ham-mê cờ-bạc thì bỏ ruộng không ai coi. Như vậy sao ngài còn rủ cháu đánh cờ ?

Đức Khổng-Tử hết sức kinh ngạc vì lần đầu tiên Ngài gặp một đứa bé thản-dồng, hỏi gì nó cũng nói lý-luận rất trôi chảy và rất khôn ngoan. Ngài bàn hỏi chuyện cao-xa hơn nữa :

— Cháu không thích đánh cờ, thi lên xe ngồi với ta, bắn về việc tri-quốc vậy.

Cậu bé HẠNG-THÁC vẫn thản-nhiên, từ-chối :

— Làm sao tri-quốc được mà bàn ? Có Quốc-gia, tức là có núi, có sông, có biển, có người. Nếu phá núi thi chìm muông có chỗ nào mà ở ? Nếu lấp biển lấp sông thi tôm cá có chỗ nào mà sống ? Nếu bỏ-phế các chư hầu thi dân-chung nước này đánh với nước kia. Nếu lấp bằng gai-cáp thi lấy ai trị ai ? Cho nên Hạng-Thác này không muốn bàn chuyện tri-quốc.

Khổng-Tử ngồi trên xe, tró mắt nhìn đứa bé mà kinh-hồn,

nghe nó nói mà khâm-phục. Nô-nói phải quá, lý-sự thật vững-vàng, muốn bắt-bé nó mà không sao bắt-bé được. Nhà Hiền-triết liền kiếm chuyện khó hơn để bắt-bé thằng nhãi-con :

— Hạng-Thác còn bé-bỗng quá mà kẽ cũng thông-minh lắm đây.

Vậy ta hỏi Thác : trong thiên hạ lửa nào không có khói ? Nước nào không có cá ? Núi nào không có đá ? cây nào không có nhánh ? người nào không có vợ ? Gái nào không có chồng ? Trâu nào không có nghé ? Ngựa nào không có con ? Trống nào không có mai ? Mai nào không có trống ? Sao gọi là quân-tử ? Sao gọi là tiểu-nhơn ? Cái chi chẳng đủ ? Cái chi có dư ?

Hạng-Thác trả lời mau ta nghe !

Cậu bé Hạng-Thác cười xòa :

— Ngài tưởng những câu ngài hỏi cháu vừa rồi là khó lầm sao ? Lửa cháy của trời thi không có khói. Nước giếng không có cá. Núi đất không có đá. Cây không có nhánh. Người Tiên không có vợ. Ngọc-nữ không có chồng. Trâu đất không sanh nghé. Ngựa gỗ không có con. Loài trống ở một mình thi không có mai. Loài mai ở một mình thi không có trống. Người hiền là quân-tử. Kẻ ngu là tiểu-nhân. Ngày mùa Đông thi chẳng đủ, ngày mùa Hạ thi dư. Thưa ngài, cháu trả lời như thế, có đúng chàng ?

Khổng-Tử đành phải chịu là đúng. Nhưng chưa bắt bí được

cậu bé con, nhà Triết-học lại hỏi thêm nữa.

— Hạng-Thác có biết giềng-mối của Trời đất ở đâu không ? chỗ trước chỗ sau của âm-dương là đâu không ? Đâu là tà, đâu là hữu ? Biều là gì ? Lý là gì ? Sao gọi là Cha ? là Mẹ ? Sao gọi là vợ ? là chồng ? Mày ở đâu ra ? Strong mì do đâu mà có ? Trời đất cách nhau bao xa ?

Khổng-Tử nghĩ thầm rằng lần này nhất định đứa con nít phải đành ngậm miệng. Không dè, Hạng-Thác lại xô ra một thôi một hồi, y như đã học thuộc lòng từ bao giờ rồi vậy :

— Thưa Tiên-Sinh, theo trong Kinh-Dịch thi 9 lèn 9 là 81 : ấy là giềng mối của Trời-Đất. Cũng trong Kinh-Dịch nói rằng 8 lèn 9 là 72 : ấy là chỗ sau trước của âm-dương. Phía đông, mặt trời mọc, là tà. Phía tây mặt trời lặn, là hữu. Ngoài là biều, trong là lý. Trời là cha, đất là mẹ, mặt Nhật là chồng, mặt Nguyệt là vợ. Mây ở núi mà ra, sương từ đất mà có. Trời đất cách nhau muôn ngàn vạn dặm. Thế có đúng không ? (1).

Khổng-Tử kinh-ngạc vô cùng. Nhà đại Triết-học, được cả nước Tàu tôn làm bậc Thánh, không ngờ gấp giữa đường một đứa con nít thông-minh kỳ-lạ, thấu-suốt đạo-lý nhiệm mầu, chẳng kém

(1) Đây là cậu bé Hạng-Thác trả lời đúng với quan-niệm vũ-trụ của thời xưa, theo Kinh-Dịch của Tàu.

gi ông. Nhưng ông còn rán hỏi thêm vài câu nữa, ông đưa ra những câu thật thắc-mắc để cho đứa bé trả lời không được. Ông túm-tíu cười, hỏi nó :

— Thác à, cha mẹ thân hơn hay vợ chồng thân hơn ?

Thác chau mày :

— Cha mẹ thân hơn vợ chồng chứ !

Khổng-Tử làm bộ lắc đầu, cãi lại :

— Không đúng ! Chồng vợ chung chăn chung gối, đồng tịch đồng sàn, sống ở cùng nhau, chết chôn kề nhau, sao Thác bảo là không thân ?

Hạng-Thác trả lời liền :

— Đó là ngài lý-luận theo thế-sự thường tình. Đành biết rằng người đàn ông không có vợ khác nào xe không bánh, nhưng xe không bánh thì lấy gỗ đóng làm bánh xe, đâu có khó gì ! Vợ chết thi cưới vợ mới, đâu có hiếm gì ! Còn như Cha Mẹ chết rồi thi kiem đâu ra Cha Mẹ nữa ? Công-on cha mẹ lấy gì so-sánh ?

Lần này, Đức Khổng-Tử gật đầu :

— Cháu nói phải. Đáng khen lắm thay !

Khổng-Tử không dám hỏi đứa bé nữa. Ngài định từ-giã, nhưng Hạng-Thác không cho Ngài đi :

— Thưa Ngài, từ nay giờ Ngài hỏi cháu bao nhiêu câu cháu đã trả lời đủ cả. Bấy giờ cháu dám mong Ngài dạy bảo cho vài câu để cháu học hỏi thêm.

Khổng-Tử làm thính. Ngài lo ngại, lỡ thằng con-nít này hỏi những câu gì không trả lời được thì ê quá ! Nhưng chẳng lẽ chối từ u ? Ngài đang hồi-hộp băn-khoǎn, thì Hang-Thác cười :

— Thưa Tiên-Sinh, cháu không dám hỏi Ngài câu gì la. Độ nọ có hai đứa nhỏ đã hỏi Ngài câu « Mặt trời gần, mặt trời xa », mà Ngài chưa trả lời. Nay Xin Ngài chỉ giáo cho cháu được mờ rộng tri-óc. Một đứa thi thấy mặt trời lúc mới mọc thi ở gần ta vì nó to như bánh xe, đến trưa thi ở xa ta cho nên nhỏ như cái chén. Một đứa thi lại cho rằng lúc mới mọc mặt trời ở xa ta hơn vỉ nắng mát dịu, còn buổi trưa ô gầu ta hơn nên nắng nực oi-ả. Vậy thi đứa nào nói phải, Xin Ngài chỉ bảo cho !

Khổng-Tử bí, trả lời không được.

Hang-Thác lại hỏi :

— Thưa Ngài, con ngỗng, con vịt, tại sao lai nôi được ? Chim nhạn chim hồng, tại sao mà kêu được ? Cây tùng cây bá sao mùa Đông vẫn xanh tươi ?

Khổng-Tử thấy câu hỏi rắc-rối lắm, nhưng không lẽ nin thính, cố giọng trả lời :

— Ngỗng vịt nôi được là nhờ

chun vuông. Chim nhạn chim hồng kêu được là nhờ cồ dài. Cây tùng cây bá mùa đông xanh tươi vì ruột cây chắc.

Hang-Thác cười :

— Thưa Ngài, cháu chưa hiểu. Vì cây tre, cây trúc ruột không chắc mà mùa Đông vẫn xanh tươi. Con muỗi, cồ nó đâu có dài mà nó vẫn kêu ? Con tôm, con cá đâu phải chun vuông mà chúng vẫn nồi ?

Khổng-Tử trổ mắt ngo đưa con nít vì trả lời không xuôi với nó. Nó lại hỏi tiếp :

— Thôi, cháu xin hỏi ngài : trên trời có mấy ngôi sao ?

Khổng-Tử lại bí, liền bảo :

— Chúng ta nói chuyện dưới đất năm dễ hơn, cháu à !

— Dạ, thế thì thưa Ngài; dưới đất có mấy cái nhà ?

Khổng-Tử lắc đầu :

— Cháu hỏi chuyện xa-vời. Hỏi chuyện gần cho dễ cháu à.

— Dạ, thế thì thưa Ngài, lòng mày có mấy sợi ?

Khổng-Tử nghẹn họng, lật-đật giục xe chạy nhanh. Ngài quay lại bảo với các môn đệ theo hầu ngài :

— Hậu-sinh khả úy !
(Kẻ sinh sau đáng sợ thay !)

* 26 TRIỆU LẺ 2

Trong lớp học giờ địa lý, cô giáo hỏi trò Ba :

— Dân số Việt-Nam độ bao nhiêu ?

— Thưa, 25 triệu lẻ 2 q.

Cô giáo ngạc-nhiên :

— Sao lại lẻ 2 ?

— Thưa cô, vì mẹ em vừa mới sanh con thêm 2 đứa hồi hôm q.

HOA
(Đệ II Âu Lạc)



T RÊN đường Nam tiến, chúng ta đã đặt chân lần đầu tiên trên đất Nam Bộ vào năm 1623. Nguyên là vua Chân Lạp Chei Chetta II (1618-1626) từ già Xiêm La dè về nước tri vị.

Lúc bấy giờ, kinh đô Chân Lạp vẫn đóng ở Oudong. Vì vua quá thàn với bọn Mã Lai theo đạo Hồi Hồi, nên dân Cao Môn chán ghét, bèn nhờ bà Hoàng hậu Việt-Nam, nay đã già, kêu gọi sứ can thiệp của Triều đình Huế dè chấm dứt tình trạng. Do sứ can thiệp đó mà vua Cao Môn thuận nhượng cho nước ta xứ Biên-Hòa, (Theo Cl. Madrolle - Indochine du Sud, 1926).

Lại theo « Gia-Định Thống-Chí » của Trịnh - Hoài - Đức

(1765-1825) thì năm Mậu Tuất (1658), tức là năm thứ 10 đời vua Lê Thần Tông (1649-1662), về mùa thu, tháng 9, vì tình hình Chân Lạp lộn xộn, nên Hiền-Vương Nguyễn Phúc Tần (1648-1687) mới sai Trần Thủ Trần Biên dinh (Phú Yên) tên Yên, tham mưu trưởng tên Minh và cai cơ Xuân, cử một đạo binh 2.000 người, di suốt 24 ngày, đến Mối Xύ và đã lập lại trật tự một cách rất dễ dàng.

Nên nhắc thêm rằng năm 1623, một phái đoàn ngoại giao Việt đã được cử sang Oudong dè thương thuyết sự nhượng lại Sở thuế quan Sài Côn.

VIỆT-DIỆU
THÁI-VĂN-KIỀM

Sở dĩ vua Cao Mên đã giao hão với nước ta và đã tự ý nhân nhượng một phần nào là vì muốn cậy thế lực của triều đình Huế để chế ngự ảnh hưởng của người Xiêm.

Vua Miên đã cưới một công chúa Việt làm hoàng hậu và bà này về sau sẽ có ảnh hưởng trong thời cuộc.

Theo các tài liệu kẽ trên, chúng ta thấy rằng một công chúa Việt đã mang lại cho chúng ta giải đắt Đồng Nai phì nhiêu này cũng như hơn 300 năm về trước (1306), Huyền Trân Công Chúa, đã mang lại cho nước ta hai châu Ô, Lý vuông nghìn dặm. Công ơn của hai người ngang nhau, nhưng oái oăm thay, một người được ca tụng khắp các sử sách, còn một người thì tên tuổi bị lảng quên, không thấy sử gia của ta nhắc đến bao giờ.

Vậy bà công chúa ấy là ai ? Chúng ta phải cố gắng tìm cho ra danh tính và đề cao sự nghiệp vĩ đại của một bậc quân thoa, đáng nêu gương cho hậu thế. Theo Henri Russier viết trong quyển «Histoire sommaire du Royaume de Combodge» (Cao Mên Vương quốc Sử lược), thì vua Chey Chetta II sống từ lúc nhỏ bên

Xiêm, là nơi ông ta không giữ được những kỷ niệm tốt, cho nên ông ta mới tìm cách cầu thân với láng giềng phía Đông và Chúa Nguyễn lúc bấy giờ cũng đang chờ đợi cơ hội tốt để mở mang bờ cõi, bèn gả công chúa cho vua Cao-Mên. Công Chúa rất đẹp và được vua Mên sủng ái vô cùng.

Nhờ sự giao hiếu ấy và viện trợ của binh đội Chúa Nguyễn mà vua Cao Mên đã hai lần, vào năm 1621 và 1623, dàn lui được mấy vụ xâm lăng của quân Xiêm.

Năm 1623, sứ bộ Việt từ Huế vào Oudong yết kiến vua Cao Mên và dâng nhiều ngọc ngà châu báu, đồng thời xin cho người Việt được vào khai khẩn và sinh cơ dựng nghiệp tại miền Nam.

Bà Hoàng Hậu Việt - Nam khẩn thiết xin chồng chấp thuận lời yêu cầu của phái bộ và vua Chey Chetta đã bằng lòng.

Năm 1642, một người con của Chey Chetta II và bà Hoàng-hậu người Lào, là Hoàng-tử Chan, giết vua Ang Non và chú ruột là Outey để lên ngôi, rồi lấy một người vợ Mā-Lai và theo đạo Mahomet. Hồi đó, người Chàm và người Mā-Lai rất đông ở Cao Mên, phần nhiều ở Chiêm Thành

chạy qua. Họ dựa thế nhà vua là đồng đạo đè xen vào chính tinh Cao Mên, làm cho hoàng tộc rất bất bình và dân chúng phản nỗ. Theo lời khuyên của bà Hoàng Thái Hậu Việt - Nam, quả phụ của Vua Chey Chetta II, họ quyết định xin chúa Nguyễn can thiệp. Lúc bấy giờ Chúa Nguyễn là Hiền Vương Nguyễn Phúc Tân (1648-1687).

Hiền Vương băng lòng can thiệp và giao cho Trần Thủ Trần Biên Dinh (tức Phú Yên) cử một đạo binh vào Nam lập lại trật tự, cho thuận với lòng dân Cao Mên. Vua Cao Mên bị bắt và sau đó được trả tự do và thuận nhường Biên Hòa cho nước ta. Qua năm 1659 thì Nặc Ông Chan mất (Theo Henri Russier).

Theo Nguyễn - văn - Quế, tác giả quyền « Histoire des Pays de l'Union Indochinoise (Việt-Nam Cambodge, Laos) », thì năm 1618 Srey Sauryopor nhường ngôi cho trưởng nam là Chey Chetta II và mất năm sau. Chey Chetta II đổi tên là Lovéa Em đến Où-dong năm 1620 và cũng năm ấy cưới công chúa con vua Nguyễn Sái Vương (1613-1635), Bà Công Chúa Việt được phong làm hoàng hậu và rất được sủng ái, nhờ sắc đẹp tuyệt vời và có nhiều

dức hạnh. Người Mên và người Việt đã trở nên đồng minh từ năm 1620, và gần suốt cả thế kỷ XVII.

Về Miên quốc, công chúa Việt được phong làm Hoàng hậu với danh hiệu Somdach Prea Peacacyo-dey Preavoreac Ksattrey (1620); đến năm 1624 sinh hạ được một con gái lấy tên là Neang Nhéa Ksattrey (Neang là Nàng?).

Nhờ sự giao hiếu ấy và cũng vì đã giúp đỡ nhiều cho Cao-Mên chống lại mọi cuộc xâm-lăng của Xiêm, chúa Sái mới xin vua Cao-Mên cho phép những người Việt di cư vào Nam được khai phá đất đai, trồng trọt, buôn bán và trả thuế hân hoại ở các miền Sài-gon, Biên-Hòa và Bà Rịa, Vua Cao-Mên chấp thuận để làm hài lòng nhặc phụ.

Đến năm 1658, Cao - Mên bị nội loạn vì con của Préah Outey (Ponhea Sô và Ang Tan) muốn tranh giành ngôi vua với Ponhéa Chan, tức Ang-Chan II (1642 - 1659), con của vua Chey Chetta II và người vợ quốc tịch Lào. Vua này theo đạo Mahomet, liên kết với người Mā - Lai và người Chàm đồng đạo.

Hai anh em Ponhea Sô và Ang Tan bị đánh thua chạy trốn vào

dinh của hoàng thái hậu Việt, quái phụ của Chey Chetta II, bà này mới khuyên họ nên cầu cứu chúa Nguyễn. Hiền-Vương bèn sai một đạo binh vào lập lại trật tự ở Oudong.

Sở dĩ chúng tôi nêu ra đây mấy tài liệu lịch-sử hiếm hoi là để đề cao vai trò của một người đàn bà Việt-Nam đã có công lớn đối với Tô - Quốc. Chúng ta cần minh định danh tính của người đàn bà đó, vì nhờ người mà chúng ta ngày nay thụ hưởng được một giải đát phì-nhiêu vào bậc nhất nhì ở Đông Nam Á.

Danh tính của nàng là cả một vấn-dề phúc-tập làm chúng tôi phải nhọc công tìm tòi từ năm 1954 đến nay.

Thật thế, chúng ta chỉ được biết đích xác tên Cao - Mên của nàng khi được phong làm Hoàng Hậu, còn tên Việt thì mấy sử liệu hiện có không thấy nói rõ, duy chỉ biết rằng công chúa ấy là con Sái-Vương mà thôi.

Lần đầu mây trang gia-phả chúa Nguyễn (Généalogie des Nguyễn avant Gia-Long par Tôn-thất-Hân, — Bulletin des Amis du Vieux Hué — 1920) thì thấy rằng : Sái-Vương lấy bà vợ chính là Mạc-thị-Giai, sinh năm 1578,

quê quán làng Nghi-dương, tỉnh Hải - dương, con gái của Mạc-kinh-Điền. Điền xưng là Khiêm-Vương, sau bị đánh thua mất ngôi bèn chạy trốn. Con gái theo chúa là Mạc - Cảnh - Huống vào đất Thuận-Hóa, trốn ở chùa Lam-Sơn và ghi vào danh bộ tỉnh Quảng-Trị. Vợ của Huống, tên Nguyễn-ngọc-Dương là bà dì của Sái-Vương, mới đem cô gái vào cung. Vì tánh nết đoan trang, cô được đổi họ Mạc ra họ Nguyễn và được Chúa Sái thương yêu rất mực. Bà mất ngày 9 tháng 11 năm Canh Ngọ (năm Hiếu Văn thứ 17, tức là năm Đức Long Lê Thần Tôn thứ 2, 12.12. 1630), hưởng thọ 53 tuổi. Được mai táng tại núi Chiêm-Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ngôi mộ mang tên là Vinh Diển. Võ Vương (1738-1765) sắc phong bà vào hàng Phi. Gia-Long sắc phong trước Huy Cung Từ Thành An Thục Thuận Trang Hiếu Văn Hoàng Hậu, nay còn thờ ở Thái Miếu, Huế.

Sái-Vương có nhiều vợ và đông con : 11 con trai và 4 con gái, phần nhiều là con của bà hoàng hậu họ Mạc, sau đổi là họ Nguyễn. Trong số 4 người con gái có 3 cô là con của bà này :

1) Ngọc-Liên, con gái thứ nhứt của bà là Mạc thị Giai, lấy Nguyễn Phước Vinh, con trưởng của Mạc Cảnh Huống, làm đến Phó Tướng Trần Thủ Trần Biên (Phú-Yên). Được đặc ân mang họ Nguyễn Phước, nhưng về sau đổi ra Nguyễn Hữu. (Như vậy, những người mang họ Nguyễn Hữu chính tông phần nhiều gốc họ Mạc).

2) Ngọc-Vạn, thứ nữ, con của bà Mạc Thị Giai;

3) Ngọc-Khoa, thứ nữ, con của bà Mạc Thị Giai;

4) Ngọc-Định, gái út, con của bà nào không rõ, lấy Nguyễn Cửu Kiều (được phong Nghĩa quận công), quê huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, con của Lê Quảng (được phong trước Quận Công). Chồng bà được phép đổi Lê ra họ Nguyễn Cửu. Ngọc Định mất về mùa đông năm giáp tý (1684).

Xem trên kia, ta thấy rằng trong số 4 cô con gái của Sái-Vương có hai cô lấy chồng Việt-Nam, có tông tích rõ ràng, còn hai cô kia thì lẽ tất nhiên phải có một cô lấy vua Chei Chetta II. Nhưng cô nào mới được chứ ?

Vấn đề hầu như nan giải. Nhưng may thay, có mấy tài

liệu khác giúp ta giải quyết vấn đề này. Đó là sự kiện vua Po Romé (1627-1651) đã ngự trị tại thành Bal Pandaran (Phan Rang) cũng đã kết duyên cùng một công chúa Việt-Nam.

Theo nhà xã hội học Marcel Ner viết trong tập ký yếu « Compte rendu d'une mission en pays moï pendant les vacances de 1929 et 1930» (Thuật lại một cuộc viếng thăm xứ Mội trong mùa hè năm 1929 và 1930), chúng ta được biết rằng :

* Vua Po Romé không có con với người vợ thứ nhất, bèn đi về phía Lào để tìm thứ thuốc có thể làm cho hoàng hậu đẻ con trai. Do đó vua mới đem về một người đàn bà giòng Rhadé tên là Bia Tan Chan. Vua Po Romé đã may mắn được thần linh hướng dẫn đến bà công chúa xa xôi ấy. Vua và hoàng hậu chắc đã hưởng nhiều hạnh phúc vì họ đã có nhiều con và vị Hoàng hậu ấy là độc nhất trong ba bà đã quyền sinh theo vua khi vua bị tử trận. Po Romé không hưởng được hạnh phúc nhiều với hai bà vợ kia. Hoàng hậu Bia Suthi, con gái của tiên-vương không có con và không chịu theo vua lên hỏa đòn và nếu như lỡ

truyền tụng là đúng là bức tượng đá của bà này bị đẽ ngoài tháp còn bức tượng Bia Tan Chan lại được thờ trong tháp bên cạnh bức tượng của vua Po Romé.

Po Romé lại không được may mắn với bà vợ thứ ba, tên là Po Bia Út (Bà Út), con của một vị Chúa Việt-Nam.

Cũng về vấn đề này, một tài liệu khác cho ta biết thêm rằng đầu thế kỷ XVII, những mối bang giao thân hữu đã được thiết lập giữa xứ Panduranga và Cao Nguyên. Các vị chúa Chiêm Thành lui tới Cao Nguyên một cách dễ dàng. Chứng cứ là vua Po Romé đã đi lên tận Darlac để mang về một người vợ Rhadé: Bia Tan Chan. Về sau, người Việt chiếm xứ Panduranga, những quân sĩ của vua Po Romé đã chạy lên miền sơn cước đẽ ẩn náu. Còn vua Po Romé nhất quyết chống cự lại nên bị giết ở chiến trường: thi hài vua được hỏa thiêu và Hoàng hậu Rhadé cũng theo lên hỏa đài liều chết với chồng. Bức tượng của nghĩa phụ này còn thờ ở gần Phan Rang.

Một tài liệu thứ ba cho ta biết rõ nguyên nhân sự thất bại thảm của vua Po Romé. Đó là

một bài hát của người Chàm tên là : « Ni danark Po Romé » có đăng trong quyển « Nouvelles Recherches sur les Chams » của Antoine Cabaton, xuất bản năm 1901 tại Ba-Lê, (Ernest Leroux Editeur). Theo bài ca này thì thần Po Romé rất đẹp trai. Đầu như vàng, vai và chân như đồng. Tay đeo nhẫn óng ánh, chân mang giày lông tỏa sáng ngời. Ngày xưa Po Romé là vua. Ngài cũng cày ruộng, người nhà thường mang cơm ra ngoài đồng cho Ngài.

Vua Po Romé có ba vợ : hai người giống da sậm và một người Việt, cả ba người đều ghen nhau. Cái vàn cùi cung điện nhà vua. Người đàn bà Việt tưởng mình bị ruồng bỏ bèn nghĩ cách trả thù. Bà giả vờ đau nặng và yêu cầu đốn cây kraik, một cây thần mộc, phù hộ cho vương quốc Chiêm Thành, thì may ra bà mới khỏi. Cây kraik tức là cây Cam xe tên Cao mèn là So kram kraham, tên La tinh là Xylia oblongifolia Benth, hoặc là Mimosa Xylocarpa Roxb. thuộc về loại đậu « Légumineuses mimosées ». Vua Po Romé vốn sẵn thương yêu bà này quá mức, bèn cho gọi bốn ngụy y đến khám bệnh. Các vị y sĩ tuy nhiên bối bà hoàng hậu Việt Nam khỏe mạnh như thường,

đều bị chặt đầu. Theo lời yêu cầu khẩn thiết của bà ta, vua chấp thuận việc đốn cây kraik. Lệnh vừa truyền ra đã thấy một trăm quân nhân lực lưỡng bồ rùu vào thân cây kraik, nhưng lạ thay mỗi lát búa đều hàn gắn lại ngay.

Vua Po Romé nổi tức bèn lấy rìu giáng mạnh vào thân cây thì thấy máu phun ra và nghe có tiếng rên than. Vua la lớn « kraik, tại sao mi làm cho hậu ta đau đớn ? Tại sao ta phải đẽ cho mi sống ? » Cây cỗ thụ ngất xiu té nằm ngang trước cung điện và máu chảy lai láng cả sân rồng.

Sau khi mất cây kraik phò trợ cho Vương quốc, vua Po Romé mất luôn ngôi báu. Vua bị giết trong khi ra trận xáp chiến với quân Việt. Bà vợ Rhadé xin được mắng cái răng của chồng đẽ thờ.

Hiện nay, trong tháp Po Romé, ở làng Hậu Sanh, cách Phan-Rang chừng 8 cây số về phía Tây Nam, chỉ còn thấy tượng vua Po Romé và tượng người vợ Rhadé, tức là Bia Tan Chan mà thôi. Bà này đã theo chồng lên hỏa đài một cách anh dũng, mặc dầu trước đó bà bị vua ruồng bỏ theo bà Công Chúa Việt-Nam. Còn bức tượng của bà Bia Suthi (hoặc là Bia Suchih), thì đẽ ở ngoài, phía sau

tháp, trong một ngôi nhà con, vì theo lời của một bà bajao (hoặc là pa di ao, nghĩ là đồng bóng) thì hai bà không hợp nhau, nên phải thờ riêng.

Tục truyền bà công chúa Việt-Nam đã giả dạng một nàng hái dâu chung quanh thành vua Po Romé nên được vua đẽ ý với vào cung, phong làm thú phi, nhưng sự thật có lẽ không đến nỗi quá đẽ dàng như vậy. Dù sao, khi về Chiêm Quốc, nàng Công Chúa Việt-Nam được sủng ái vô cùng, vì nàng đẹp nhất trong hàng ngũ cung phi mỹ nữ. Duy bà phải cái tật hay làm nũng và muốn được độc quyền tình yêu của vua, thỉnh thoảng bà giả vờ (làm bộ) đau, rên xiết, lăn lóc đến xương kêu rân rắc, nhưng kỳ thật là bà đã đẽ bánh tráng ở dưới chiếu, làm che vua Po Romé phải nhiều phen kinh hoảng và đau xót, nên đành bỏ rơi hai bà kia cho đến khi mất nước.

Ngày nay còn thấy vết tích cung điện vua Po Romé trong thành Krong Laa tại làng Palai Bachong, gần Hòa Trinh (cách Saigon 310 cây số, trên quốc lộ số 1), bên cạnh Song Krong Biuh, tức là Sông Viêu. Các nhà khảo cổ, hồi đầu thế kỷ XX, đã đào được nơi này tấm bia Glai Latov.

Thành Krong Laa đã xây từ thế kỷ thứ VIII và là kinh thành của xứ Panduranga từ hồi vua Gri Satya-varman.

Tại nơi này, còn thấy cây Cam-xe to lớn hình như đà mọc lại sau khi đã bị vua Po Romé đốn. Người Chàm nhìn cây này với một vẻ cung kính và đặt vào đấy rất nhiều tin tưởng. Còn người Việt khi đến viếng một cảnh cũ người xưa không khỏi bùi ngùi khi nhớ đến bà công chúa họ Nguyễn.

* CHÍNH SÁCH GIAO HIẾU ĐỀ MỞ MANG BỜ CÔI.

Xét ra việc bán gả các nường công chúa cho các vị vua chúa lân bang vẫn là chính sách cỗ - truyền của chúng ta, nhằm mục đích mở mang bờ cõi mà không hao binh tàn trừng.

Việc bán gả như thế chỉ có một lần gây thảm họa cho nước ta : là việc hôn nhân giữa My-Châu và Trọng-Thủy, dưới thời Thục-An Dương-Vương. Nhưng việc này tựa hồ như một câu chuyện thần thoại mà hình ảnh kỳ lạ đã được thêu dệt do trí tưởng tượng phong phú của dân ta hồi mới lập quốc.

Từ thế-kỷ thứ XIV trở đi, các

vị vua chúa Việt-Nam đã khéo dùng "tài sắc" của cô gái Việt-Nam để giúp triều-dình trong việc thắt chặt tình giao-hiéu đối với các nước láng giềng và đồng thời mở rộng bờ cõi nước nhà trên đường Nam-Tiển. Có lẽ cũng là phương sách êm đẹp áp dụng một cách thường xuyên và hữu hiệu đối với các lân bang.

Cũng như vua Trần - Nhân-Tông và Trần-Anh-Tông đã gả công chúa Huyền-Trân cho Chế-Mân (Jaya Simhavurman III tức là Po Devada Svor : 1281 - 1306), Chúa Sài đã gả công chúa Ngọc - Vạn cho vua Cao - Mên Chei Cheita II và công chúa Ngọc Khoa cho vua Chiêm-Thành Po Romé, cũng như vua Lê-Thần-Tông đã gả con gái cho vua Ai-Lao Suliya Vongsa. Vua Suliya lên ngôi năm 1637 và đã trị vì suốt 57 năm trời. Cũng vào thời kỳ này, tình bang giao thân hữu giữa Lào và Việt đã được thắt chặt và đôi bên đã thỏa thuận rằng biên giới hai nước sẽ được quy định theo lối kiến trúc nhà cửa, nghĩa là những nhà sàn không thuộc về địa phận Việt-Nam.

Âu cũng là một cách phân định biên giới rất tài tình và

ngô nghênh, tuy không mấy hợp lý vì thiếu khoa-học (!). Nhưng phương pháp ấy đã giúp cho ta lợi dụng tình thế di dân thật nhiều đến những nơi thích hợp, rồi xây dựng nhà trệt thật nhiều, để rồi dễ dàng đặt đổi phương trược một sự kiện đã rồi.

Vua Lê Thần Tôn không những gả con mình cho vua Lào mà còn tỏ rõ sự không phân biệt chủng tộc bằng cách lấy một người vợ Hòa-Lan (une des six femmes du roi Lê Thần Tôn (1619-1662) était Hollandaise. — Huard et Durand : Connais-sance du Việt-Nam).

Điều thắc mắc cuối cùng của chúng ta là tại sao hai nàng công chúa Việt-Nam lấy vua Cao-Mên và vua Chiêm-Thành đã không được sách sử ta ghi chép lại rõ ràng.

Theo ý tôi, sở dĩ sử sách đã lơ việc ấy là vì " bài học của Huyền-Trân Công-Chúa ". Dân ta hồi nào vẫn còn " tự tôn mặc cảm " đối với các dân tộc thấp kém ; việc cưới gả công chúa cho Chiêm, Mên, chẳng qua là quốc kế, chứ không cho đó là một vinh dự, lại còn sợ đám sĩ phu và dân chúng làm thơ chế giễu như Huyền-Trân thuở nọ.

Chánh sách mở mang bờ cõi ngày xưa là chính sách định điền lập ấp ngày nay đã giúp cho dân bản trú ường rất nhiều lãnh thổ

và thế lực trên bán đảo Đông Dương.

Vì thế, ngày nay :
Uống nước ta nhỏ đến nguồn,
Thấy non sông rộng, nhớ ơn
cao dã.

Trong khi chúng ta tọa lạc trên miền Nam gấm vóc này để an-hưởng thái-bình thịnh-tri, lòng nào lai quên không nhắc đến công nghiệp vĩ đại của Công-Chúa Ngọc-Vạn, người đã đặt quyền lợi Tổ quốc lên trên những thành kiến chủng tộc và đã thiết lập những mối bang giao đầu tiên giữa hai nước Việt-Môn.

Và để kết luận bài này, chúng tôi xin ghi lại sau đây một bài thơ cung vịnh hai vị công chúa Ngọc Vạn và Ngọc Khoa đã làm tròn sứ mệnh của người phụ nữ Việt-Nam, dù xa quê hương đến mấy, vẫn lo tìm cách mở mang bờ cõi nước nhà, bằng phương pháp hòa bình, nhờ có sự thỏa thuận hoàn toàn của đôi bên :

Ngọc Vạn, Ngọc Khoa vừng
một niêm,
Vì ai tô điểm nước non Tiên ?
Chỉ lo giữ vẹn tình Miền Việt
Em nhớ làm tròn nghĩa Việt
Chiêm.
Bà-Ria, Biên-Hòa thêm vạn
đặm,
Phan Lang Phan Lý mở hai
miền.
Non sông gấp mấy Châu Ô, Lý
Nam-tiến công người chẳng
dám quên...

ĐI KÝ

MỘT ĐỜI NGƯỜI

* THIẾU-SƠN

CHƯƠNG X

THĂM LÀNG NGHÈ . SÌ SÂN - KHẨU

(Tiếp theo P. T. số 17)

TÙNG NGÀY MỚI VÔ NAM TÔI
đã được nghe anh em ca-tụng cô Phùng-Há. « Anh phải
đi coi cô Phùng-Há đóng tuồng. Và phải coi cô đóng tuồng Tàu
mới thấy rõ tài-nghệ của cô. Khi
cô cất tiếng ca thì như có luồng
điện giật làm cả rạp phải say mê nín
thở ». Tôi cũng theo các bạn đi
coi cô Phùng-Há đóng tuồng và
cũng đã có giờ phút say-mê nín
thở như lời ca-tụng nói trên. Rồi
từ ngày đó hể có cô Phùng-Há
về hát ở Gia-định là tôi phải đi
xem. Một đêm cô đóng vai Mạnh-
lệ-Quân say rượu làm tôi cười
nghiêng-ngửa như chính mình
cũng đã nhấp hơi men mà dạo

chơi trong vườn ngự-uyên thay-
thế cho ông vua da-tinh thiếu cả
tài-hoa lẫn phong-dộ.

Tôi viết một bài nói về cô
Phùng-Há say rượu trên tờ Dân-
Báo của anh Bùi-thế-Mỹ. Rồi
người được phê-bình gọi lời
cảm-tạ. Rồi tôi làm quen với vợ
chồng ông bầu gánh Phùng-Há,
và mỗi lần gánh hát ghé Gia-Định,
là tôi được giấy mời cho hết cả
gia-dinh. Sau này tôi còn nhiều
lần gặp ông Nguyễn-Bửu và chị
Bảy Phùng Há, nhưng tiếc rằng
gặp riêng từng người một mà
không gặp chung cả cặp như hồi
đó.

Nhưng đời chị Bảy là đời

Nghệ-sĩ. Trong những đêm
người ta êm ấm cảnh gia đình
thì chị phải lên sân khấu để cống
hiến cho người đời những cảm
xúc, những say sưa, những trận
cười nghiêng ngửa, những giọt
lệ thiết tha để người ta được
sống những giờ phút khác
thường trong cảnh sống tầm
thường lặng lẽ. Cũng như các
bạn đồng nghiệp của chị, chị
đã hy sinh đời sống riêng
tự của chị để tài-bồi cho đời sống
tình cảm của chúng ta. Cũng như
đối với các bạn đồng-nghịệp của
chị, tôi chỉ thấy chị ở trên sân-
khấu với tài nghệ của chị, với
giọng ca của chị, với cái hào-
quang rực-rỡ làm cho chị trong
sáng và đẹp-de vô cùng.

Cô Năm Phi sau khi qua biều
diễn ở Pháp về cũng gặp thời
anh-liệt, chia sót bonen bằng cái
hào-quang của chị Bảy trên sân-
khấu Cải - Lương. Nhưng một
người thì phúc hậu đoan-trang,
một người thì mảnh-mai uyên-chuyên,
một người lảng-tor thì đẹp,
một người có giọng ấm mà trong,
một người có giọng hơi rè mà
chưa bẽ nhưng vẫn còn sức thôi-
miên trong những cảnh cup-lạc,

một đẳng là Mạnh-Lê-Quân eai-
nghi mà diêm-lệ, một đẳng là
Điêu-Thuyền tha-thuốt, diêm-
dúa, éo-là, mê-ly.

Tôi đã gặp cô Năm Phi ở nhà
riêng. Cô tỏ ra lịch-sự, bặt-thiệp,
vui-vẻ với mọi người và có biệt-
nhớn với nhà văn.

Cô Năm chết đi, mất một đối-
thủ lợi-hại của cô Bảy. Nhưng
hai đối thủ bồ-túc cho nhau, lặn
một ngôi sao thì ngôi sao kia
cũng chơi-vơi lẻ-bạn, gây thiệt-
thòi cho sân-khấu Việt-Nam và
đè nhói thương bện-bàng trong
tâm hồn chị Bảy.

Trong khi hai ngôi sao đương
rực-rỡ chơi lùa thì những ngôi
saو khác nỗi lên với những ánh
sáng rực-rè êm-dịu nhưng càng
ngày càng tỏ rõ để tô-diêm cho
sân-khấu Việt-Nam.

Tôi đã coi cô Thanh-Loan đóng
vai chú tiều Lan trong tuồng
« Hòn bướm mơ tiên ». Sao khò
người và gương mặt cô dào lai
thích-hop với vai tuồng đến thế !
Đẹp quá ! Hay quá ! Xứng
quá ! Chú tiều có sắc-diện của
một nhà tu-hàn h say sưa
mùi dạo, nhưng bao lần đã biều-
lộ tự mắt bình-tinh trước mă-
lục của ái-tình. Những đợt sóng
lòng của chú tiều kín-dáo và tể-

nhi đã được diễn-tả bằng tài-nghệ và cả cái hồn thê-tế-nhị và kín-dáo của Thanh-Loan.

Còn cô Kim-Thoa trong những vai hối-hận và đau khổ đã khóc ra nước mắt mà khóc một cách mùi-mẫn thiết-tha làm tội nhiều lần cũng nghẹn-ngào chậm mắt.

Tôi có dự một bữa tiệc thôi nôi của con cô Kim Thoa có gần đủ mặt anh em kinh-sĩ tới dự. Hôm đó, chồng cô, anh Tư Choi tức Huỳnh-thủ-Trung đã sung-sướng mà cung-ly với tôi. Tôi cũng sung - sướng được sống với anh chị em những giờ-phút đầm-ấm, đoàn kết và khăng-khít biết bao tình của làng văn nghệ sân-khấu. Anh chị em lấy làm cảm động về sự có mặt của anh em làng văn, làng báo trong những cuộc liên-hoan như thế.

Vắng các bạn xã-hội sẽ thiếu-thốn rất nhiều, đời sống lặng-lẽ càng lặng - lẽ đều - hiu.

Tôi thấy các bạn cũng thèm-khác những tình yêu chân-thật, say-mê tình bạn tri-âm, tận-tuy cùng người tri-kỷ, tha-thiết yêu đời và cũng nặng lòng yêu nước như hầu hết mọi người.

Anh Huỳnh-thủ-Trung vừa là

kịch-sĩ vừa làm thầy tuồng. Những tuồng hát của anh phần nhiều có tánh-cách rắn dời, có những bài học luân lý hay những lời thiết tha gắn bó về tình non sông, tình đất nước.

Anh đã học chữ nho với cụ Huấn Quyền, nguyên giám đốc Đông kinh Nghĩa-Thục, bị thực dân an trí ở Bến tre, nên anh cũng có những câu đầy nghĩa khí cho những vai chí sĩ anh hùng.

Nhưng anh lại có tật mê bạn hơn mê vợ và bê tha nhậu nhẹt cho tới quên cả bồn phận làm chồng, làm cha. Gặp anh chỗ nào là thấy có chai rượu ở đó. Anh ôm bạn trong những giờ phút say-sưa, chìu dời trong những khi quá chén. Nhưng tới khi tỉnh rượu anh lại ủ rũ buồn rầu, ăn năn và đau khổ.

Anh Nguyễn-thành-Châu tức Năm Châu cũng hào phóng, cũng say rượu, say tình và say bạn. Nhưng anh biết tự chủ trong những giờ phút cần phải tự chủ và chỉ bừa bãi những lúc đáng bừa bãi mà thôi. Anh biết tờ chúc cuộc đời của anh để giữ một phần lớn ngày giờ cho nghệ thuật. Anh xuất thân ở một

trường Trung học, ham đọc sách, đọc rất nhiều kịch bản Pháp và những sách với về nghệ thuật sân khấu ở Tây Phương. Anh bỏ học để theo hát. Nhưng anh vừa làm tuồng vừa viết kịch và có những vở kịch của anh tể nhị và sâu sắc đáo dề. Nay anh đã trên 50, bỏ sân khấu qua màn ảnh và chuyên âm cho những cuốn phim ngoại quốc, nhứt là phim Ăn-Độ. Không biết qua địa hạt mới anh có thành công được như anh đã thành công ở địa hạt cũ chăng? Vào khoảng 2, 3 mươi năm về trước anh Năm-Châu có thể coi như một trong những người có công xây dựng và cải tiến nghệ thuật sân khấu ở miền Nam.

tuổi, sự nghiệp, quyền-lợi vật-chất và tinh-thần của anh Năm. Tư Trang thật đáng gọi là ông bầu của ông bầu.

Đối với "quái - kiệt" Ba Vân tôi đã thấy anh ở trên sân - khấu và lên sân-khấu để uống rượu với anh khi vân hát. Ngồi ở dưới mà ngó lên tôi thấy anh linh-dộng, duyên dáng, thông-minh, quá-quát trong những vai tuồng của anh. Trong vai tuồng "Người điên biết yêu", anh đã cự-tả được một con người bất-thường trong hai trạng-thái xen kẽ với nhau và nhiều khi lại hỗn hợp vào nhau. Làm người điên khó. Làm người điên vì tình cũng khó. Nhưng làm người điên biết yêu lại càng khó hơn. Vậy mà Ba - Vân đã đóng vai tuồng khó khăn đó một cách dễ-dàng. Còn nói tới diều thì anh thật thần sầu.

Tất cả ở người anh đều chọc cười thiên-hạ được. Nghe anh nói gười ta cười. Mà anh là thính người ta cũng cười được. Anh cử-motion, anh đứng yên, anh nhéo mày, anh bậm miệng, nhứt nhứt đều khiến người ta tức cười. Anh như có tài thoi-miên trong khoa hài-hước.

Nhưng khi vân hát tôi lên sân khấu ngồi bên anh mà nói chuyện tâm-tình thì anh lại trở nên nhu-mì, vui-vẻ, ngoan-ngoản, dễ thương. Anh có cảm tình đặc-biệt đối với nhà văn, nhà báo.

Người lớn tuổi nhứt trong lớp kịch-sĩ vào thời đó có lẽ là anh Bảy-Nhiều. Anh bây giờ đã gần 60. Vợ chồng anh có một cái quán bán cà-phê kế bên đình Phú-Hòa Tân Định.

Quán nhỏ xíu vừa làm chỗ ăn, chỗ ngủ cho hai vợ chồng già. Hết khách hàng tới mà quen với ông chủ thì ông chủ không lấy tiền và nhiều khi còn cho thêm tiền là khác. Quán nhỏ mà đông khách, nhưng lại dèng hạng khách quen của ông chủ.

Sau nhiều năm xa cách, tôi về Sài-gòn ghé thăm anh thì anh reo mừng, vỗn-vã, siết tay, cheo vai, biếu lộ một niềm thương cảm thiệt tình làm cho lòng tôi xúc động.

Tôi nhớ tới anh trong những

vai từng được hoàn-nghinh bè rap, nhớ tới anh cách đây 2, 3 chục năm đã làm cho bao người phải hít-hà, chàm-chò, chàm chú vào từng cử-chì và lời nói của anh. Tôi cũng ở trong số những người đó nhưng tôi cho rằng anh đã cống-hiến quá rộng-rãi cho những mối tình giả-tạo thì kho tình-cảm của anh tất phải khô-cạn đối với những mối tình thiệt ở đời. Nhưng tôi đã làm. Anh Bảy cũng như tất cả các bạn của anh mà tôi quen biết đều có một đời sống tình-cảm dõi-dào giành riêng cho những người tri-kỷ.

Tôi đã thấy được phần nào những kho tàn quý báu ở các bạn, tôi cũng tha-thiết mong cho những người kế-nghiệp học-hỏi ở các bạn những ưu-diềm mà tránh những lỗi-lầm sa-đọa mà chính các bạn đã mắc phải. Các bạn cũng như chúng tôi, chúng ta đều là nạn-nhân của hoàn-cảnh xã-hội và chế-dộ thực dân.

(Còn nữa)



DÀNH NGÔN

— Tình yêu bao giờ cũng làm người ta tưởng đến những điều mà người ta nghĩ ngờ nhất.

(Marivaux)



NHA-TRANG SƯƠNG MỜ

Ngày đã tắt... Chiều vào đêm lặng lẽ.
Buồn tự dung theo sóng vỗ rì rào.
Gió lùa qua cây lạnh lá lao xao.
Bờ cát ngủ im lìm trong đêm vắng.

★
Rồi bỗng chốc sương sa và khí lạnh.
Gió ngừng im nghe sáo vọng mơ hồ.
Dần về khuya trời lạc cõi hư-vô.
Nghe im vắng đang len vào tiếng sóng.

★
Nghe hồn nhẹ đi sâu vào cõi mộng.
Tiếng gì đây, như tiếng nước xa khơi?
Bóng gì đây, như bóng chiếc sao rơi?
Hay tháp cũ ma Hời còn vương vất?

★
Trong đêm lạnh ta nằm im trên cát,
Thả hồn đi theo梦 khắp trời thơ.
Khi ta dậy sương trời rơi ướt át.
Ánh trăng buồn không sưởi được ta khô.

★
Đêm Nha-trang ơi! Đêm Nha-trang ơi!
Đêm Nha-trang huyền ảo với sương mờ.
Đêm Nha-trang còn đẹp đến bao giờ!



ĐƯỜNG HAI NGÀ



HOÀNG-THẮNG

Hương đứng dậy, nàng nhìn sâu vào đôi mắt tôi rồi nói i

— Tôi sẽ nghe:

theo lời khuyên của anh. Tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, dù anh không có ý kiến đó, tôi cũng đã tính như vậy ngay sau khi xảy ra câu chuyện khốn nạn đó.

Lòng tôi hân hoan cởi mở khi đã rõ ý định của Hương. Khi nào việc của nàng đã giải quyết xong, tôi sẽ hỏi Hương làm vợ. Tôi không thể sống bình thản được nếu không có nàng luôn luôn bên cạnh tôi — tôi chắc như vậy — vì tình yêu của tôi đã trọn

vẹn dâng cho nàng rồi. Kèm ra thì tôi cũng hơi ích - kỷ, nhưng, có người đàn ông nào lại không ích - kỷ trong tình yêu?

Vì một sự tình cờ, tôi đã quen biết Hương tại nhà một người bạn gái. Hôm đó tôi đến thăm Ngọc để tặng nàng tập truyện ngắn của tôi mới xuất bản.

Thấy có khách lạ tôi định rút lui nhưng Ngọc đã giữ tôi lại. Nàng có vẻ thích thú khi giới thiệu tôi với bạn nàng. Người con gái ngồi bên Ngọc có đôi mắt rất trong và nhát là đôi môi, đôi môi nhỏ nhắn tươi đỏ làm sao!

Lúc nghe Ngọc nói tên tôi, đôi mắt của người con gái bừng sáng như ngọn lửa trong lò sưởi. Tia mắt của nàng làm tôi ấm hẳn lòng và cũng làm cho tim tôi rung động. Tôi linh cảm ngay từ phút ấy tôi đã bị tia nhìn đó thu hút hồn mình.

Hương vui vẻ nói,

— Không ngờ hôm nay tôi lại

được hân hạnh quen biết anh. Tôi vẫn thường đọc truyện của anh nhưng lại luôn luôn thắc mắc đến khó chịu về những đoạn kết của câu chuyện. Nó là lạ và có khi vô lý nữa làm đảo lộn hẳn sự ức đoán của người đọc. Lắm lúc xem xong tôi lại thấy tưng túc, khó chịu, bức mình.

Tôi mỉm cười xã giao :

— Có lẽ cô bức mình cả với tác giả nữa phải không?

Hương cười hồn nhiên :

— Đúng thế. Nhưng riêng lúc ấy thôi,

— Nếu vậy may cho tôi quá. Nếu cô giận mãi mãi — như những lúc này chẳng hạn — thú thật tôi cũng chẳng biết nói làm sao.

Trước khi Hương về, tôi biếu nàng một cuốn với giọng chữ noi trang đầu : « Mong mỏi cô Hương chỉ tưng túc, bức mình trong phút chốc khi đọc hết tập truyện này ».

Đọc xong giọng chữ, Hương ngạc mặt nhìn tôi trong khoảnh khắc. Nàng không nói gì nhưng ánh mắt của nàng đã gửi cho tôi bao niềm cảm mến chân thật.

Khi Hương về rồi, Ngọc mới cho tôi hay Hương đã có chồng. Chồng Hương là một kỹ nghệ già giàu có ở Saigon. Elết được

một sự thật.

Tôi nhăn mặt và đưa vội tay đỡ lấy ngực. Tim tôi như vừa bị bóp mạnh, đau nhói.

Ngọc như không để ý thấy sự thay đổi dột ngột của tôi, vẫn tiếp tục kẽ :

— Có thè nói vợ chồng Hương là hai thái cực. Chị ấy tươi vui bao nhiêu thì trái lại, Hải — tên chồng chị ấy — lúc nào cũng lầm, lầm lỳ lỳ, trông thật đáng ghét. Nhìn ai thì gườm như là nhìn kẻ thù. Đã nhiều lần chị Hương thường nói không khí trong gia đình của chị lạnh như một bãi tha ma vậy.

Tôi buộc miệng hỏi Ngọc :

— Biết vậy tại sao Hương không thoát ly hẳn cái địa ngục gia đình đó?

Nga ngần mặt nhìn tôi :

— Anh tưởng cứ lấy nhau rồi lại bỏ nhau dễ lắm sao? Đời người con gái chỉ một lần lấy chồng nếu chẳng may duyên số có bị bể bang thì cũng đành phó mặc cho số mệnh, đến đâu hay đó.

Tôi thấy Ngọc có vẻ « an phận » cho số kiếp nên dành im lặng nhưng lòng tôi nao nao thương cảm cho Hương và càng mến nàng hơn nữa.

Không muốn cho Ngọc biết, tôi

đành dẫu kín tình cảm của tôi đối với Hương vào tận đáy lòng. Tôi tự an ủi mình : « Ta yêu Hương như là say mê một tác phẩm hay, một bức tranh đẹp. Thế thôi ! »

Sau đó, chúng tôi thường gặp nhau luôn. Hương rất tin tôi, nàng coi tôi như một người bạn thân nhau từ lâu. Nàng thường tỏ ra an phận với hoàn cảnh hiện tại.

Có lần Hương còn cho tôi hay nàng nghe mong manh hình như Hải bắt nhân tình với một thiếu nữ tên là Lam. Theo ý nàng, nếu câu chuyện đó có thật, cô gái kia chỉ lợi dụng túi tiền của Hải mà thôi nên nàng cũng bỏ qua không chú trọng.

Nhưng, Hương không chú trọng không được. Câu chuyện xảy ra trước mắt nàng đột ngột quá như một cơn mưa rào ào ào đổ xuống ngay khi ánh mặt trời còn chang chói.

Tối hôm trước, hai vợ chồng nàng đi xem Đài nhạc hội ở rạp Thống - Nhát. Nơi đây Hải đã nhìn thấy người yêu của mình cũng đi xem với một thanh-niên lạ mặt. Hắn ta đẹp trai, khoẻ mạnh và trẻ. Nhìn thấy Lam cười nhí nhảnh bên người con trai lạ, Hải đã không kìm được sự ghen tức đang dâng mạnh làm mờ cả lý trí, anh cũng quên rằng mình

đang ngồi bên cạnh vợ ở nơi đông người và đã hùng hổ bước tới chỗ cặp nhân tình kia.

Đúng là sự bất ngờ xảy ra ngoài chương trình của buổi Đài nhạc hội, chàng thanh niên vô danh kia đã bị Hải tát túi bụi. Tưởng rằng người đánh mình là chồng chánh thức của Lam, anh ta vội bỏ chạy ra ngoài rạp.

« Em buồn và nhục nhã quá. Thật tức hết sức khi Hải đã cư xử như vậy trước mặt em nên em cũng bỏ ra về cùng một lúc với cô Lam.

« Cho tớiтра nay vẫn chưa thấy Hải về nhà. Có lẽ anh ấy nhận thấy mình đã quá lố khi ghen với nhân tình ngay chỗ đông người và nhất là trước mặt vợ nên đã không dám về nhà sợ em hạch hỏi chăng ? »

Sau khi kè hết cho tôi nghe, Hương tỏ vẻ khinh bỉ và ghê tởm người chồng tội lỗi. Nàng tỏ ý không muốn trở về căn nhà nữa và nhờ tôi tìm dùm một nơi tạm. Tôi vội chỉ cho Hương đến ở căn buồng của một người bạn thân của tôi bỏ không vì anh đang làm việc trên Ban Mê Thuột. Rồi trong lúc sốt sắng và cũng vì nghĩ tới mình, tôi đã khuyên Hương nên xa lánh hắn Hải.

Có lẽ người đàn ông chỉ nghĩ

tới người đàn bà nhiều nhất vào lúc họ rời xa mình. Trong mấy tháng trời sống ly thân chờ Toà xử cho ly dị. Hương luôn luôn phải nghe những lời cầu xin tha thứ của chồng nàng. Hương khăng khăng không chịu và nàng cũng không muốn tiếp chuyện nhiều.

Riêng tôi, tôi cũng mong vụ án đó được xử mau chóng để tôi sẽ tính chuyện của tôi với nàng. Tôi tin rằng Hương sẽ vui vẻ tiếp nhận lời cầu mong của tôi. Đã từ lâu nàng chỉ biết có tôi, không có lý nàng lại từ chối hạnh-phúc mới khi tôi dâng đến cho nàng.

Nhưng một dịp không may đã xảy ra làm sai lạc hẳn mọi dự tính của tôi.

Vào một buổi chiều thứ bảy, khi mọi người đều tỏa ra ngoài đường phố để đi dạo mát, tôi lái chiếc Morris thẳng hướng Trần-hưng-Đạo vào Chợlớn.

Khi tới một ngã tư, xe đang chạy nhanh, bất chợt, một người khách bộ hành chạy băng qua lộ ngay trước mũi xe.

Tôi vội thảng lại nhưng không kịp. Người lật mặt bị mũi xe hất tung lên nằm sóng sượt trên vũng máu. Mọi người đồ sộ đến và tôi cũng mở cửa xe nhảy vào xuống đường.

Tôi sững sốt hết sức khi nhận ra người bất hạnh đó là Hải, chồng của Hương. Thế là gián tiếp tôi đã giết chồng nàng trong

lúc vụ án ly dị chưa được xử. Hương sẽ nghĩ sao về tôi khi tôi tường thuật lại câu chuyện bi thương này ?

Nhờ những người làm chứng khai chính xác họ trông thấy Hải đã lao mình vào mũi xe của tôi để tự tử nên tôi đã được tự do. Tôi phân vân và riêng trách Hải sao lại nhẹ đúng xe của tôi để lao đầu vào mà không phải là của người khác ?

Việc đầu tiên là tôi lại ngay nhà Hương để báo tin. Tôi cố lấy bình thản kề lại cho nàng hay và ân hận đã xảy ra câu chuyện đó. Tôi không dám khuyên nàng đừng buồn, tôi chỉ mong tình bạn vẫn mật thiết giữa tôi và nàng nhưng tôi ngạc nhiên hết sức khi Hương đã nức nở khóc và sưa đuổi tôi như sưa đuổi một kẻ sát nhân.

Có lẽ theo ý nàng nghĩ — Hải vì buồn rầu về sự ly thân của hai người nên đã đi tìm cái chết để giải thoát mọi sự dằn vặt nội tâm và cũng vì cái chết của Hải mà tình yêu và thương đã trở lại với nàng.

Riêng tôi, tôi không còn can đảm để mở miệng hỏi nàng làm vợ nữa. Hạnh phúc cũng đã chết theo Hải rồi. Một cái hố sâu đã ngăn cách Hương và tôi, chia rẽ chúng tôi mỗi người đi một ngã trên cùng một con đường đời muôn dặm.

TÂM SỰ VƯƠNG - CHIÊU - QUÂN VÀ HUYỀN-TRÂN CÔNG CHÚA

MỘT sự ngẫu-nhiên trong lịch-sử Việt-Hoa, là hai người đàn bà, tuy sinh ở hai địa-diểm và hai thời-gian khác nhau, nhưng lại có một hoàn-cảnh và một tâm-sự giống nhau. Đó là Vương - chiêu - Quân đời Hán (năm 32, trước Tây lịch kỷ nguyên), và Công chúa Huyền-Trân đời Trần (1306).

Chiêu-Quân, tên tộc là Vương-Tường, cung-nữ của Vua Hán-Thành-Đế. Phải khi quân Hung-Nô vào khuấy-nhiều biên-thủy Trung - quốc, gian-thần là Mao-diện-Thọ, trước có hém-kích với Chiêu-quân, bèn dâng kế xin đưa nàng sang cống cho rợ Hồ, để cầu hòa. Khi đến đất Hung-Nô, Chiêu-quân tự-tử cho trọn nghĩa với vua nhà Hán.

Còn Huyền-Trân công-chúa là gái của vua Nhân-tôn nhà Trần.

Năm quý tị (1293) Nhân-tôn truyền ngôi cho con là Anh-Tôn, rồi lên làm Thái-thượng-Hoàng. Năm tân-sửu (1301) Thượng-Hoàng sang du-ngoạn Chiêm-Thành, có hứa gả con gái là Công-chúa Huyền-Trân, cho Chiêm-vương là Chế-Mân. Đồi lại vua Chàm bằng lòng dựng hai châu Ô. Lý đê làm sinh-lễ. Năm bính ngọ (1306) vua Anh-Tôn cho đưa em gái là Công-chúa Huyền-Trân sang Chiêm-Thành và thâu-nhận hai châu Ô, Lý, đổi tên lại

là Thuận - châu và MINH-KHA - Hoá-châu, tức là đất Thuận - Hoá (Huế)

ngày nay. Năm sau, Chế-Mân mất; theo tục-lệ Chiêm-thành, khi nhả vua chết, các vương-hậu phải chịu hỏa-thiêu, chết theo chồng. Được tin ấy Anh-Tôn sai đại tướng Trần - Khắc - Chung đến Chiêm-Thành, tìm cách rước

Huyền-Trân về nước.

Cả hai người Chiêu-Quân và Huyền-Trân, đều ra đi một cách bất đắc dĩ, mặc dầu đã nhận lãnh một sứ-mạng nặng nề: đem lại hòa-bình cho đất nước, bằng cách kết tình hòa-hiếu giữa hai dân-tộc, thường hem-khích lẫn nhau. Thực không còn có sự hy-sinh nào cao-quí hơn nữa!

Ta nên biết rằng khi xưa người Trung-quốc thường có ác-tự-phụ cho mình giống người văn-minh nhất thiên-hạ, vua của họ là thiên-tử, nước của họ là thiên-triều, ngự-trị vùng Trung-Nguyên hay Hoa-Hạ, còn bốn phương, tam hường điều là di-dịch, man rợ cả. Chúng đã dùng câu Đông di, Tây địch, Nam man, Bắc nhung để gọi các người ở chung-quanh mình. Do đó cái tâm-lý « tự tôn mặc-cảm » ấy, chúng xem thiên-hạ không ra gì cả, mà chỉ có họ là « trời con ». Nay nhất-dán, phải ép lòng đưa một cung-phỉ, sang cống cho rợ Hồ, thật là một điều sỉ-nhục cho cả nước. Riêng Chiêu-quân phải đem tấm thân « vàng - ngọc » dựa kẽ « giống hôi-tanh », cái tâm-sự của nàng, lúc bấy giờ, quả thật là náo-nề, bi-dát, chỉ có cái chết mới mong xá-bỏ được. Quả-

nhiên Chiêu-quân đã mượn con đường này, để được trọn nghĩa với Hán-hoàng.

Nước Việt-Nam khi xưa, đối với các lân-quốc miền Nam, như Chiêm-thành, Chân-lạp, Lào qua, cũng đồng một quan niệm « khinh kí » như Trung-quốc đối với các dân-tộc miền Bắc.

Đành rằng: vì chữ hiếu. Công-chúa Huyền-Trân phải đành kết hôn với một người ngoại-bang, mặc dù người ấy là một vị vua. Nhưng tâm-sự của nàng khi cất bước « Vu-qui » cũng bi-dát não-nùng, không kém tâm-sự của Vương Chiêu-quân, mà có lẽ còn nhiều hơn nữa. Không biết hậu-thế, có ai hiểu cho « nỗi lòng » của hai nàng, mà nhỏ cho vài giọt lệ nào chăng?

Hơn hẳn Chiêu-quân, Huyền-Trân đã thực-hành được một sự hy-sinh cao cả: đem tấm thân ngàn vàng để đổi lấy Ô-Lý, tức là nói rộng lãnh-thổ quốc gia, mà khôi tốn một gọ: máu, một mũi tên nào cả.

Đây là một lối chinh-phục đất-dai tàn-kỷ nhất, ôn-hòi nhất mà cũng hiệu-nghiem nhất, còn hơn chánh-sách « tam thực » của Nguyễn-cư-Trinh sau này.

Trong lịch-sử Nam - tiến của dân-tộc ta, có lẽ công-chúa Huyền-

Trân là người phu-nữ đầu tiên và duy nhất, đã mạnh dạn mở đường cho các thế-hệ sau này.

Những người, hiện đang sinh-trưởng ở làng Thuận-Hóa, Quảng-Nam ngày nay, có tưởng nhớ chăng công-nghiệp của con người, cách đây hơn sáu trăm năm, đã phát cờ Nam-tiến, không phải với vũ-lực, với máu xương, mà chỉ với một đức hy sinh vô bờ bến.

Công nghiệp ấy không sút kém một Nguyễn - Hoàng hay một Nguyễn-cư-Trinh.

Một điểm khác nữa, là không giống với Chiêu quân đời Hán, Huyền-Trân đã hiểu rõ lẽ kinh quyển, không chịu đem cái chết để kết-thúc đời mình, một cách vô-lý và mù quáng. Nàng đã tìm cách trốn về quê hương, sau khi đã hoàn thành sứ-mạng cao-cả của mình. Có lẽ mối tình giữa nàng và đại-tướng Trần-khắc-Chung cũng là một trong những động-cơ, thúc đẩy nàng vạch ra con đường «sóng» đó, trong khi phong-tục, tập quán Chiêm-thành, buộc người đàn bà phải chết theo chồng. Nàng đã sống suốt chống lại một tập tục gian như dã-man ấy.

Canh ngô khắc-khe của công chúa Huyền-Trân, khi phai lìa xư-sở ra đi, hiến thân cho một người dị tộc, đã biến thành một thiên tình-sứ bi-hùng tráng, làm dầu dè không biết bao nhiêu là thi ca, kịch-bản trong nước ta. Cho đến người đương thời cũng thương tiếc giùm

cho số phận hâm-hiu của một nàng công chúa « lá ngọc cành vàng », bằng cách biều lộ tình thương ấy, trong câu ca-dao :

« Tiếc thay cây quế giữa rừng,
Đề cho thằng mán, thằng mường nó leo. »

Cây quế dây là ám chỉ công-chúa Huyền-Trân còn thằng mán, thằng mường là ám-chỉ Chiêm-vương Chế-Mân vậy.

Và một câu khác :

« Tiếc thay hột gạo trắng ngắn,
Đã vo nước đục, lại vẫn lừa
rơm. »

Các thi nhân cũng không thiếu, đề tài, khi muốn đem chuyện công-chúa Huyền-Trân ra ngâm咏.

Sau đây là một bài thơ, thể-thất ngôn bát-cú của một nhà văn-cận đại, vịnh công-chúa Huyền-Trân, mà tôi mạn - phép, may mắn làm lời kết-thúc cho bài này :

« Đời chác khôn ngoan,
Khéo nực cười.
Vốn đà không mất, lat
thêm lời.
Hai cháu Ô, Lý, vuông
nghìn dặm,
Một gái Huyền-Trân, qua
mấy mươi ?
Lòng dỗ khen ai lo việc.
nước.
Mỗi son phải giống mắt
trên đời.
Cháu đi rồi lại cháu về đó,
Ngơ ngẩn trông nhau, mây
đứa Hơi. »



CHỜ MONG

Một mảnh trắng lưỡi liềm,
Mơ màng nhìn xuống hiên.
Một làn gió tha thoát,
Nhẹ như áo nàng tiên.

Tôi đợi từ hôm qua,
Tôi mong từ hôm kia.
Thời gian ơi, có biết
Tôi chờ mong thiết tha ?.

Thiết tha là lòng mong !
Tôi mến vững tráng trọng,
Tôi yêu làn gió dịu,
Thường chờ ở bên song,

Tráng gió đã về đây,
Chờ mong như bóng mây,
Lững lờ trời không bến.
Lòng tôi, gặp sao mây !

TUYẾT-HƯƠNG

TÚ TRUNG

* LUONG-TRONG-MINH *



Tú Trung và Nguyễn-công-Trú là đôi bạn tâm giao. Hai ông thường lui tới với nhau để xướng-họa, ngâm vịnh và « liếc mắt trong xem người lớn bé » để rồi « vennifer bàn những việc xưa nay ! ».

Đó là vấn đề Thời-sự. Thiên giai thoại văn chương này có tính cách cá nhân dính líu đến thân thế và sự-nghiệp của Nguyễn-công-Trú nếu Tú Trung không dọa-dầm mà « bắt bình nổi trận đúng đúng sấm vang » để « mượn hơi hùm rung nhác khỉ » thì Nguyễn-công-Trú cũng đã một phen rơi đầu... xanh cỏ... !

TÚ-TRUNG họ là gì, chữ lót là gì ít người biết rõ. Ông ta đậu tú-tài hồi thời Minh-Mạng, đã có vợ và lẽ tất nhiên là có con từng

bày (bà Tú, người thấp thấp lùn lùn như Gà Ri vậy !).

Một hôm cụ Tú nhà ta mời Nguyễn-công-Trú qua dự lễ ăn mừng đầy tháng cho một đứa con trai út. Theo quan niệm xưa thì « nhất nam viết hữu thập nữ viết vô » hay « nữ-nhi ngoại tộc » cho nên cụ Tú Trung làm một bữa tiệc linh đình để thiết đãi các bạn tâm giao, và hầu hết là sinh thơ.

TRÀ ĐÚA

Nguyễn-công-Trú đi ngay sau khi được thiếp mời của Tú Trung.

Đến nhà, cụ Tú niềm-nở tay bắt mặt mừng... và mời Nguyễn-Quân an-tọa.

Theo « nghi thức thường lệ », thì bà Tú bồng con trai út ra khoe — Cụ Nguyễn-công-Trú cười chum-chím rồi ứng khẩu đọc một câu thơ :

Nay mừng Quan-lớn để con...
Trại !

Vợ chồng Ông Tú Trung mừng rỡ đặc ý hỏi :

— Sao nứa, cụ Nguyễn ? Xin cụ nói tiếp luôn, nghe nào... ?

Nguyễn-công-Trú ung dung cười nụ :

— ĐÓ CỦA...

Tú Trung, bản chất đà nghi như Tào-Tháo, nóng nảy thết-yêu :

— Của ai, thưa cụ ?

Cụ Nguyễn ôn tồn đáp thành câu thơ thứ hai :

— Đó của Ông « làm », chứ của... ai !

Bà Tú cười bén lèn như gái mới về nhà chồng nhưng cũng gắng gượng nói lieu mạng :

— Thôi Cụ ! đó là lẽ tất nhiên, Cụ khỏi cần nói !

Tú Trung gật gù :

— Thế bây giờ Nguyễn Tiên-sanh chúc cho cháu câu thơ gì nứa nào ?

— Nguyễn-quân nầy mới kỳ khôi chứ ! nói thì cứ nứa úp..., nứa mở... làm mình sốt ruột...

Nguyễn-công-Trú cười ruồi :

— NUÔI CHO MAU LỚN... ĐI... ĂN CUỐP...

Tú Trung lè lưỡi :

— Kỳ quái quá ! Sao cụ lại chúc cho cháu là lớn lên đi ăn cướp ?

— Nguyễn-công-Trú cười, tiếp luân :

— CUỐP LẤY « KHOA KHỒI » THẾ MỚI TÀI !

Cụ Tú-Trung thở ra :

— À ! có thể chứ ! Xin Nguyễn quân đọc lại cho tôi nghe kéo tó quên mất.

Cụ Nguyễn vừa cười vừa gật gù ngâm sang sảng :

Nay mừng... quan lớn để con
Trại !

Đó của Ông làm, chứ của ai ?

Nguyễn-Công-Trú

Nguyễn-công-Trú đáp liền :

— Nuôi cho mau lớn...

Thi-sĩ họ Nguyễn lại ngưng... Ông Tú nói :

Nuôi cho mau lớn đi ăn cướp...

Cướp lấy khoa khôi thế mới tài !

Cả nhà vui nhộn trong bầu không khí thân mật — Riêng cụ Tú Trung thì « hậm hực », nghĩ kế « trả dứa » cụ Nguyễn-công-Trú, nhưng thời giờ chưa cho phép ông Tú-Trung tìm ra kế sách... « huyền diệu », hay diệu huyền, cho nên dành phải ngâm ngùi « Bonjour Tristesse » như Nữ sĩ F. Sagan, hay « Buồn ơi ! chào mì » như « bà Tú » Diệu-Huyền, vợ (?) của « ông Tú » Phè-Thông nhà ta vậy ! (1)

Tiệc vui đã tàn, Nguyễn-công-Trú ra về không mang theo « mấy ả hầu non » để hành lạc nhưng thường lệ, cũng không : « năm ba chú tiều đồng lêch-théch » để « tiều dao nơi hàn cốc thâm sơn » và cũng không mang theo « nào thơ, nào rượu, nào địch, nào đòn » mà chỉ lòng thòng « đồ thích chí chất đầy trong một túi » vì đã dám « chơi xò » ông bạn Tú Trung.

Chúng ta ai cũng biết cụ Nguyễn-công-Trú không những là một thi-sĩ trú danh, một nhà nho tiết tháo, mà còn là

(1) Xin lỗi cô Diệu-Huyền, tôi nói ầu, không biết trúng hay trật !

một nhà kinh tế học, chính trị gia đại tài.

Thuở Hán-vi, cụ từng ôm-ấp hoài bão :

« *Đã mang tiếng đứng trong
Trời đất
Phải có danh gì... với núi
sông.* »

hay :

« *Có Trung-Hiếu nên đứng
trong trời đất. Không công-
danh thà nát với cỏ cây.* »

Ngược dòng văn-học-sử, chúng ta đã thấy cụ Nguyễn đã bị nhiều phen thăng-trầm trên đường hoạn-lộ. Cụ đã từng nói với người bạn đồng liêu của cụ (khi ông này gặp cụ Nguyễn-công-Trú tại Quảng-nghai, khiêm tốn trong bộ đồ lính-tron (vì lúc bấy giờ cụ bị cách-xuống làm lính)) :

— « *Khi làm TUỐNG, ta
không lấy đó làm Vinh, cho
nên khi làm Linh ta không cho
đó là NHỰC.* »

Thứ hỏi ở thời đại nguyên-tử này có mấy kẻ tinh thần phục-vụ nhân-dân vô điều kiện như cụ Nguyễn, một tinh thần vì Dân vì Nước không vụ lợi, không hiếu danh... Cụ Nguyễn-công-Trú đã dám nói và đã dám làm.

Nếu là Học Sinh, Sinh-viên, chúng ta cũng nên có một câu

tương-tự để làm phuong-châm hành động trong những mùa Thi-cử khi « thất bại ê chè », khi « tung hoành oanh liệt » :

— « Khi thi Đậu ta không cho đó là Vinh, cho nên khi thi Rớt ta không lấy đó làm NHỰC » thì cũng an ủi một phần nào và cũng tự hào lắm đấy !

Thuở Hán-vi, cụ Nguyễn-công-Trú đã muốn thoát cái cảnh : « ta đã mỏi cẳng ngồi trì..., dần dần, nọ nọ, kia kia... nó đã vượt râu làm bộ » để rồi nuôi chí lớn :

« *Hơn nhau một tiếng CÔNG
HẦU.* »

Nhưng... khi ra làm quan, cụ đã chán ngấy những cảnh chướng tai... gai mắt... của xã hội quan tham ô lại, chỉ biết nịnh hót tâng bốc vô liêm sỉ để hòng bước lên nắc thang danh vọng, cho nên cụ muôn :

« *Ngoài vòng cương tỏa chân
cao thấp — Trong thú Yên-hà
cuộc tĩnh say.* »

Đề rồi :

*Liếc mắt trông xem người lớn
bé
Vênh râu bàn những việc
xưa nay.*

*Của Trời : trăng gió kho vô
tận*

Cầm hạc Hieu dao đất nước
này »

Cho nên ta cũng không lạ gì khi vua Minh-Mạng thăng hà chúa đầy một năm mà Nguyễn-công-Trú đã lên chức Tông-Đốc Hải-Dương dâ dám « độc sơn thuyền » mang theo « bầu rượu, túi thơ » cùng « mấy ả hầu non » để « chơi cho lịch mới là chơi, chơi cho dài các cho người biết tay, Tài tình để mấy xưa nay »...

Một hôm, « Ánh trăng vàng vặc... giixa trời, » Tú Trung tình cờ bắt gặp cụ Nguyễn-công-Trú đang « định ninh hai miếng một lời song song » với một ả hầu non, trên chiếc thuyền bé nhỏ.

Cụ Tú dừng lại... vụt nhớ đến chuyện chơi xò của Nguyễn-quân cách đây vài tháng.

Cụ Tú lanh trí, len lén chạy nấp sau một cây cổ thụ rồi la lớn mấy tiếng thất thanh :

— Ô HÔ !! Ô HÔ !!

Nguyễn-công-Trú giật nảy mình ôm vội mấy ả hầu non để dồn nghị-lực, phòng khi bắc trắc xảy ra, vì cụ định ninh rằng ma, nhưng không dè là Ma Sóng, mà « ma sống » ấy không ai xa lì, lại là cụ Tú Trung !

Tú-Quân phá lén cười rồi

xuất đầu lộ diện, Nguyễn-công-Trú hé lớn :

— Hù ! Đồ quý ! Làm ta hết hồn, hết vía !

Tú Trung cười nụ :

— Hù ! quý à !!

Rồi ông tiếp :

— Ô HÔ !! Ô HÔ !!!

THIÊN !!

THIÊN TỬ THĂNG HÀ
VỊ NHẤT NIÊN... (2)

Nguyễn-công-Trú vội nhảy lên bờ... và bịt miệng Tú Trung, Tú Trung hất tay Nguyễn-công-Trú ra mà nghiêm-nghị :

— Thảo mộc sơn hà gai sát lẹ !
Hát dương Tòng đốc độc
son thuyền !

Nguyễn-công-Trú sợ thiên hạ nghe, liền tái xanh mặt, khẩn khoản :

— Lạy Ông !! Ông dọa tôi có phải không ?

Rồi Nguyễn-công-Trú với cặp mắt đỏ ngầu, nửa đùa nửa thật :

— Ông im dùm... cho tôi một chút... kéo mấy ả hầu non nghe được mách lại với bọn Ninh thần, (vì lúc ấy nhiều vị quan thấy Nguyễn-công-Trú có tài đức thì đem lòng ganh-ghét, luôn tìm mọi cơ hội để đèn pha,

(2) Vua mới mắt chưa được
một năm.

cố phá hoại cụ) thì tôi rụng đầu như chơi !

Tú Trung nghe lời lẽ chân thành và có vẻ sờ-sệt của cụ Nguyễn, ông cười tươi như hoa nở :

« Ở đời muôn sự của chung,
Hơn nhau một tiếng anh hùng
mà thôi »

Cụ Tú dụng ý lấy hai câu thơ của Nguyễn-công-Trú để « chơi xỏ » Nguyễn - quân cũng như những chính trị gia xưa nay đều dùng chính sách « lấy gậy thây gỗ đầu thây » vậy.

Duyên văn tự đã vô tình đem lại cho hai nhà nho tiết tháo một giai thoại văn chương lý thú.

Là những kẻ hậu sinh, chúng ta âm thầm nghiêm-ngầm những văn thơ trác tuyệt đối thoại ấy, để rồi luận cõi suy kim...

Dưới thời Phong kiến, Nguyễn-công-Trú đã từng tuyên bố :

« Ba vạn anh hùng đè xuống
dưới

Chín tầng thiên tử đội lên
trên »

Thế mà

« Thiên tử thăng hà vị nhất
niên, thảo mộc sơn hà gai
sát lẹ »

Đè rồi... Nguyễn-công-Trú
cả gan :

« Hải dương Tòng đốc độc
son thuyền... »

Chúng ta có quyền phân vân tự hỏi : « Nguyễn - công - Trú muốn người quên nỗi buồn... vạn dặm... của nho phong sĩ khi đã đến lúc... suy tàn... chăng ? ! »

Hay là « chế độ phong kiến chỉ gò bó con người đến một độ nào đó để rồi nhường chỗ cho tự do phóng túng của Thi-nhân ?

Rất mong quý bạn góp bàn ý.

kiến riêng tây đề thiền giải thoát này thêm phần hữu ích cho xã hội hiện thời cho nhân tình thế thái đê khôi mang tiếng là thời đại mà :

« Tiền tài hai chữ son khuyên
ngược

Nhân nghĩa đôi đường nước
chảy xuôi !..

Ô-hô ! Ô-hô... Thiên !
(Viết trên bờ Hương-Giang
Huế)



★ DANH NGÔN

— Sự thành công của cách mạng không phải là xây dựng trên sự Giết người mà là xây dựng trên sự Cứu người.

(TÔN-TRUNG-SƠN)

★ HẸN HÒ

Một chiếc xe hơi Mỹ, do một thiếu phụ Việt-nam lái, chạy đường Trần Hưng Đạo, nhưng cứ đâm qua đâm lại, như người say rượu.

Tôi lái xe chạy phía sau, hết sức ngạc nhiên, vượt qua đê xem : thì ra một thiếu phụ trẻ đẹp, tay thì lát mà mắt cứ ngó một bản đồ thành phố trái bên cạnh nàng. Đến đèn đỏ chỗ ngã tư Nancy, tôi ngừng xe cạnh nàng, hỏi :

— Xin lỗi bà, bà kiểm đường nào đó ?

Nàng đáp rất tự nhiên :

— Người tình nhơn của tôi hẹn gặp tôi ở đầu đường Khêng-Tử... Khêng-Tử ở đâu vậy ông ?

Đèn xanh vừa bật, tôi đáp lẹ :

— Dạ, thưa bà, Khêng-Tử ở nước Lỗ, bên Tàu a.

Rồi tôi lướt xe qua luân.

TRẦN-THIỆN-MINH

NORTON I HOÀNG ĐẾ

NU'ÓC MỸ

(Tiếp theo P. T. số 16)

A NH đi đâu như thế mỗi ngày? Câu hỏi đó vô ích; vì dân chúng biết rằng anh đi « ngự-du » để quan sát dân tình. Anh là ai? Cũng không cần câu ấy nữa, vì dân San Francisco đều biết anh là Norton I « Hoàng đế của nước Mỹ », ngự tại thành phố San Francisco.

Chương trình công việc hằng ngày của Hoàng đế Hoa Kỳ, ai cũng biết cả.

Sáng, ngài đi đến tiệm thợ

may quen của ngài để bảo may thêm các đồ lễ phục. Đó là tiệm may lớn nhất, sang trọng nhứt của San Francisco. Mỗi lần

Norton bước vào tiệm, anh chủ thợ may vội vàng ra đón tiếp rất kính cẩn:

— Kính chào Hoàng thượng.

Norton gật đầu rồi nói:

— Anh kết giùm hột nút áo sơ mi của Trầm.

Anh thợ may cúi đầu:

— Xin vâng lệnh bệ hạ.

Norton hút một thứ thuốc diều

TÂN
PHONG

riêng biệt mà hãng làm thuốc lớn nhất ở San Francisco chỉ làm riêng cho Norton dùng, trên diếu thuốc có in hai chữ « Norton Ier » bằng kim nhũ.

Norton vào tiệm ăn dè dùng bữa ăn sáng, vì « Hoàng đế nước Hoa-Kỳ » chỉ ăn cơm tiệm, ngài bước vào, thì chủ tiệm vội vàng chạy ra đón tiếp trong lúc tất cả khách ăn nơi các bàn đều mỉm cười cúi đầu: « Chào Hoàng Đế ».

Nơi khách sạn có đề dành một bàn để Hoàng Đế Norton I, và cô bồi bàn coi bộ kính trọng và thèm muốn Hoàng Đế nước Mỹ tắm. Hoàng Đế cũng vui lòng bắt tay cô.

Đi đường, gặp lũ học trò đi học, chúng dor nón và cặp sách lên trời, miệng hoan hô: « Hoàng đế Norton Ier muôn năm! » Rồi chúng cười khúc khích với nhau không dám đề Hoàng đế trong thấy.

Norton mỉm cười đáp lại:

— Các em ngoan quá. Trầm rất bằng lòng.

Norton đi lang thang ra chợ. Bà hàng trưng quỳ gối thưa.

— Xin Bệ hạ mua giùm trưng vịt của tôi.

Một bà khác cũng cúi đầu cúi lưng xuống:

— Thưa Bệ hạ, trúng vịt của tôi cũng còn tươi lắm ạ.

Hoàng đế Norton Ier gật đầu cảm ơn nhưng không mua vì trong túi không tiền.

Thỉnh thoảng gặp một cô gái đẹp lộng lẫy bán hàng, Norton đứng ngắm say mê, nhưng không dám hỏi chuyện, sợ mất giá trị một vị Hoàng Đế nước Mỹ.

Chương trình hàng ngày của Norton Ier Hoàng Đế xứ Hué-Kỳ chỉ có thể thôi. Nghĩa là đi ngao du trong thành phố từ sáng đến chiều, lúc mỏi chân vào ngồi các tiệm cà phê.

Tất cả dân chúng thành phố San Francisco đều kính trọng « ngài » và không ai chê ngài vào đâu được cả.



Ta hãy tìm lại trong sử sách lai lịch của vị « Hoàng-Đế » ly kỳ, không tiền khoáng hậu ấy, mà dân chúng Mỹ vui lòng nhận làm Hoàng-Đế của họ.

Quê quán ở Londres, kinh đô nước Anh, chính là dân Anh, Joshua Norton theo cha sang Nam Phi từ thuở còn bé. Cha chàng lập nghiệp tại thành phố Capetown, mở một hàng buôn nhập cảng. Sau cha chết, chàng mới lớn lên, nối nghiệp cha, cai quản nhà

buôn. Công việc buôn bán kẽ cung phát đạt, nhất là vào khoảng giữa thế kỷ 19, việc thương mại giữa Âu-Châu và Phi Châu rất là thịnh vượng. Nhưng Norton là một chàng thanh niên có óc phiêu-lưu, ưa việc mạo hiểm, gấp lúc Mỹ-Châu đang ở trong thời kỳ quật khởi, kỹ nghệ và thương mại rất là thịnh hành, Norton nghe người ta đồn rằng ở tỉnh Californie của Hoa-Kỳ, làm ăn rất mau phát đạt, chàng bèn bán hết sự nghiệp ở Capetown để sang Mỹ-Châu thử số mệnh. Nhân có một chiếc tàu buồm của Đức tên là tàu Franziska cập bến sáp vuột biển, sang Californie, Norton vui mừng nhảy xuống chiếc tàu ấy với một va li đựng tiền và nhiều đồ dùng cần thiết :

Rõ thật là :

« Liều mình nhắm mắt đưa chân,

Thử xem con tạo xoay vần thế nao ! ».

Và chiếc Franziska thật là :

« Chiếc thuyền bào ánh thấp tho mặt ghênh.

Tì Norton, một khách phiêu lưu lữ thú, từ nay không cửa không nhà, một thân một mình trên chiếc tàu vô định, đến một

xứ lạ, một chân trời xa-xăm, trôi nổi trên trường đời.

Tàu Franziska ghé Rio de Janeiro, kinh đô Brésil, một xứ Nam-Mỹ, đi vòng Cap-Horn rồi đến cập bến San Francisco.

Bây giờ là tháng 11 năm 1849 năm khởi đầu cuộc chạy đua tìm vàng, mà sau vua hề Charlot diễn một tuồng chớp bóng dè cười chơi. Từ thành phố San Francisco ra về phương Bắc chừng bốn năm ngày đường thì đến một dãy núi bao la đầy những suối vàng róc rách chảy, những hột vàng lấp lánh chói rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Chàng Norton vui-mừng xuống San Francisco, nghĩ thầm rằng chàng sẽ lượm được nhiều vàng và sẽ mau trở nên nhà triệu-phú.

Norton lúc bấy giờ mới 24 tuổi. Chàng xách vali từ trên tàu đồ bộ xuống bến, vừa đi vừa huýt gió, coi bộ đặc chí lầm.

Từ giã Capetown để đi California, Norton đem theo tất cả vốn liếng được 30 ngàn đồng đô la. Xuống thành phố San Francisco chàng đi rảo khắp trong phố để quan sát tình hình buôn bán suốt một tuần lễ, chàng dùng định đi xem các cửa tiệm, các hàng hóa, và tình trạng sinh hoạt của

từng lớp dân chúng từ thợ thuyền đến quý tộc, tất cả mọi người ở từ xứ vừa di cư đến lập nghiệp ở nơi đô thị mới mê này cũng như chàng vậy.

Xong chàng quyết định mở một hàng nhôm cảng hoàng hóa ngoại quốc, xuất cảng vàng ở San Francisco và buôn bán chợ đen. Chàng thực hành chương trình ấy và đã làm giàu mau chóng. Không bao lâu chàng đã trở nên một nhân vật danh giá của San Francisco mà tính tình vui vẻ, lịch thiệp đã được bao nhiêu người mến chuộng.

Từ năm 1850 đến 1853 San Francisco bị nhiều đám cháy lớn, do bọn mạnh tay vì làm ăn thất bại, mà có ác ý đốt thành phố. Một ủy ban trật tự được cử ra để bảo vệ cho dân chúng và Norton được tham gia vào Ủy-Ban. Một số người lưu manh bị bắt quả tang châm lửa đốt nhà. Norton đề nghị và được Ủy-ban tán thành, đem treo cổ bọn người ấy ngay tại chợ, và từ đó về sau, hết nạn cháy nhà.

Hàng buôn của Norton cũng bị cháy rụi hai lần. Nhưng Norton kiên nhẫn xây dựng lại, và hai năm sau, chàng đã dành được cái vốn 250 ngàn đồng đô la.

Nhờ giàu có, Norton chiếm được địa vị khả quan, và nhờ những kinh-nghiệm và tài năng về vấn đề thương mại và xã-hội. Norton đã được dân chúng San Francisco trọng vọng tin tưởng và chính phủ tin cậy. Dân chúng ai từng thiếu đến chàng, chàng sẵn lòng cho vay mượn. Ai hỏi ý kiến về chuyện gì, chàng sẵn lòng khuyên bảo. Chàng luôn luôn giúp đỡ mọi người vì tính chàng hào hiệp, rộng rãi, hòa nhã.

Nhà cầm quyền San Francisco nhiều khi phải mời chàng đến để bàn bạc về các công việc ích lợi trong thành phố, và ý kiến của chàng thường được nghe theo vì chàng có óc xã hội, kinh doanh, thực tế.

Xứ Huê Kỳ bấy giờ mới thành lập, cho nên nhiều khi chính phủ trung ương sơ sét trong công việc tổ chức xã hội. Norton liền nhận thấy những khuyết điểm và đề nghị những biện pháp cải thiện. Chàng thường chắc lưỡi nói với chúng bạn : « À, nếu tôi làm Hoàng đế Hoa Kỳ, tôi sẽ... tôi sẽ... »

Chàng nói rất có lý, nên bạn bè gọi dùa chàng là « Hoàng đế ». Dần dần dân chúng thích chàng cũng bắt chước gọi dùa chàng là « Hoàng đế ».

Và lại lúc bấy giờ tiếng tăm của Hoàng đế Pháp, là Napoléon III lừng lẫy ở Huê-Kỳ, có kẻ bảo « Tại sao nước Pháp có một vị Hoàng đế Napoléon mà sao nước Huê-Kỳ chúng ta lại không có một vị Hoàng đế Norton ? » Dân Mỹ bồn tính ưa chuộng những chuyện mới lạ, bảo nhau : « Ừ nhỉ. Tại sao chúng ta không tôn Norton

lên làm Hoàng đế Hoa Kỳ ? » Đó chỉ là những câu chuyện khôi hài thôi. Không ngờ câu chuyện bông dừa trong phạm vi địa phương nhỏ hẹp ấy dần dần biến thành một chuyện bông dừa to lớn làm vui cho cả xứ Hoa Kỳ... và có tiếng dội qua đến cả Âu Châu nữa.
(còn nữa)



* HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Tý và Tèo cùng đi xe đạp đến trường, vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh lính cảnh sát kêu lại và bắt phạt hai trò.

Tèo ngạc hỏi :

— Chúng tôi phạm lỗi gì mà bác phạt ?

— Hai trò phạm luật đi xe máy song song trên đường phố.

Tèo cãi lại :

— Thế thì bác không có học toán rồi ! Theo hình học của Euclide thì hai đường thẳng song song được nằm trong 1 mặt phẳng. Thế thì hai đứa tôi cùng đi song song trên mặt đường là áp-dụng định-lý của Euclide đó !

Cảnh sát ngạc không hiểu gì hết, khoát tay :

— Thôi, đi đi !

HOA

(Đệ II Âu Lạc)

* GIÚP MỘT CHÚT XÍU VIỆC

Sáng Chúa-nhựt, vợ ông Giám-thị một trường lớn, bảo chồng :

— Sáng nay, mình đừng đi chơi, ở nhà giúp em một chút xíu việc nhé.

— Việc gì ?

— Coi chừng con, để em đi chợ với con ở.

Ông Giám-thị cẩn-nhẫn. Bà vợ gắt lại :

— Cả tuần lễ mình coi chừng một lú học trò thì được, đến Chúa-nhựt em chỉ nhò mình coi chừng một đứa con nít hai tuổi, mà hỏng được sao ?

Ông Giám-thị ngậm cằm.

VĂN-SƯU

VỊ CHA ĐẾ CỦA VÔ-TUYẾN - BIỆN

GUGLIELMO MARCONI

* DUY-HÒA

năm châu đều đồng thanh im hơi lặng tiếng trong 2 phút để mặc-niệm người quá cố.

DÁM TANG CHUNG CHO CÁ NHÂN LOẠI

20-7-1937 ngày lịch-sử đã ghi cái chết đau-thương vì bị lương-tâm dày-vò, của nhà bác-học trú-danh, Ông MARCONI, người đã phát-minh ra ngành vô-tuyến-diện.

Qua ngày hôm sau tức là ngày 21-7-1937 lễ an táng người được xếp đặt vô cùng trọng thể. Vào lúc 18 giờ quắc-tế, tại nhà thờ Đức-Bà Nữ-Vương Thiên-Thần ở La-Mã, thi-hài của Marconi được đặt lên chiếc nhà táng, bỗng nhiên cả khu Thánh-Đường bao la như bị bao-trùm bởi một sự nín-lặng, ngay trên chiếc phông-cầm chạy bằng luồng điện của thành-phố cũng bị im-lặng vì thiếu hơi điện, sự im-lặng tôn-nghiêm để tưởng nhớ vị ân-nhân của nhân-loại.

Đồng thời cũng chính vào giờ phút ngập ngùi ấy, để tăng thêm phần đau-xót và luyến tiếc, tất cả các đài phát-thanh

Nhà bác-học Marconi là người Ý. Ông sinh vào năm 1874 tại thành-phố Bologna, cha người Ý và mẹ người Ái-nhĩ-Lan. Năm 1958 sau khi tốt nghiệp tại Cao-đẳng học-đường Bologna, ông bắt tay vào công cuộc khảo-sát chuyên về ngành vô-tuyến-diện.

Một đoạn thời gian 32 năm trường ông đã sống cuộc đời ẩn-nhẫn, tự-tín để làm việc công-ích cho nhân-loại. Rất được bạn bè kính-trọng và đức Giáo-Hoàng PIO XI yêu-vi, nhưng không vì thế mà ông sinh ra kiêu-căng và homet mìn.

Ông được giải-thưởng Nobel năm 1909, làm chủ-tịch Hán-lâm-Viện Vương-quốc Ý-đại-lợi năm 1930.

Vì mến tài chuộng đức, nên đã có lần Giáo-Hoàng muốn lấy tên ông để đặt tên một thành-

phố trong nước Tòa - Thánh, nhưng vốn là một người công giáo đạo-đức và khiêm nhường nên ông đã khiêm-tốn chối-từ...

* TUỔI TRẺ TÀI CAO

Năm 21 tuổi Marconi đã bắt tay vào công cuộc khảo sát về vô tuyến-diện vì cảm thấy mình đã có khiếu về môn này. Sau mấy cuộc thí nghiệm trên đất nhà ông quyết định bỏ sang Anh quốc vì nơi đây có người giúp tiền để ông bắt tay vào công cuộc thực hành.

Tháng 5 năm 1897 ông khởi sự một cuộc thông tin vô tuyến điện lần thử nhất trên con đường dài 13 cây số. Chính phủ Ý vì thấy cuộc thí nghiệm của ông có kết quả tốt đẹp, hứa hẹn nhiều lợi ích cho nhân loại nên đã khuyên ông theo dõi mục đích cho đến cùng. Ông lại trở về Ý để tiếp tục công cuộc thí nghiệm. Ông đặt tại SPECIA một sở thí nghiệm vô-tuyến dài trên 20 cây số. Sau đó ông lại sang Anh quốc để kiện toàn thêm, lần này với đoạn đường dài 85 cây số. Kết quả rất khả quan.

Lúc đó là năm 1899. Con số niêm kỷ rất đáng chú ý cho ngành vô-tuyến điện.

Năm sau, 1900, từ POLDHU thuộc xứ CORNONAILLE của Anh, ông gửi điện-tin qua TERRE-NEUVE thuộc hải-phận GIA-NĂM-DẠI.

Rồi cách 2 năm sau, năm 1902 ông ra ngoài khơi Đại-tây-Dương để thi - nghiệm lần sóng truyền

đi từ đài vô-tuyến POLDHU với một quảng đường dài 3200 cây số. Lúc bấy giờ công cuộc thực - nghiệm đã hoàn-toàn mỹ - mẫn. Cho nên tháng 12 năm ấy (1902) ông cắt băng khánh thành sở thông-tin thường-xuyên qua Đại-tây-Dương do đài phát - thanh : một ở POLDHU và một ở Pháp truyền đi. Năm ấy ông đúng 28 tuổi.

Ngày nay làn sóng điện do đài phát-thanh truyền đi hầu như không còn bờ cõi nào ngăn cản được.

Thực tinh thì nhà bác-học Marconi chỉ căn-cứ vào những nguyên-tắc căn-bản do giáo - sư Branly tìm ra trước để đem áp-dụng vào việc sáng-tạo máy vô-tuyến-diện.

Biết vậy nên ông phủ-nhận bao nhiêu công việc tìm-tòi trong 7, 8 năm trời của mình mà chỉ dành danh-dự sáng lập ra máy vô - tuyến cho giáo - sư Branly trong bức điện - văn đầu tiên vượt đại - dương cho giáo - sư như sau :

«Kính gửi ông Branly, giáo-sư Đại-học-đường Công-giáo Ba-Lê. Marconi gửi lời chúc mừng thành kinh giáo-sư bằng vô-tuyến điện. Cái kết-quả tốt đẹp này là nhờ ở công-cuộc hiền-hách của giáo-sư».

QUANG - TUYẾN SÁT - SINH

Sau khi hoàn thành xong máy phát-thanh, ông Marconi lại bắt tay vào công-cuộc phát-minh để

kiện-toàn thêm máy vô - tuyến.

Nhưng không ngờ đây là một thứ khi-giới có một khả - năng sát-sinh đến rùng rợn vô tận. Đó là quang-tuyến sát-sinh. Biết đâu đó không là một công-cụ để cho kẻ chiếm độc quyền nó trở thành bá chủ hoàn-vũ ?

Người ta được biết rằng vào ngày 12-6-1936 chính thủ - tướng MUSSOLINI tự cầm vò-lăng chiếc xe riêng của ông hiệu Fiat để chạy ra hải-cảng Ostie. Đến một đoạn đường vắng có Marconi đứng đợi để mang chiếc máy lên xe để thí - nghiệm. Trên đường ra cảng Ostie trong lúc xe cộ rộn rịp đủ mọi thứ, thì chiếc máy bí-mật ấy được đem ra thử. Một chuyện khôn-thể nào ngờ đã xảy ra.

Vừa lúc chiếc máy bí-mật phát ra làn sóng điện thi tái cả mọi động-cơ xe cộ đủ thứ đều chết máy. Mọi người có mặt ai cũng chẳng hiểu nguyên-do ra làm sao.

Và ngay buổi chiều hôm ấy Mussolini ra lệnh cho báo chí không được bình luận gì về câu chuyện xảy ra lúc sáng trên đường đi ra cảng Ostie.

Và năm tuần sau Mussolini ngang-nhiên tuyên bố về một thứ vũ-khi tối-tàn mà ông vừa được dự cuộc thí-nghiệm. Ông nói với một giọng kiêu-hùng tỏ vẻ ăn-chắc không sợ một cuộc xâm-lăng bất cứ của nước nào.

Marconi là người sùng đạo, thành-tín, tất nhiên không thể

không nghĩ đến ác-quả của công-cụ phát-minh của mình. Ông rùng mình nên xin vào bộ-kiến Đức Giáo-Hoàng PIO XI. Hôm đó vào quãng thượng-tuần tháng chín năm 1936. Thế rồi người ta thấy vắng bóng ông ở thành La-mã.

Là một người chuộng hòa-bình, có một lý tưởng cao-siêu muốn đem khoa-học phụng-sự nhân-loại. Với những lý-do xui-khien ấy mà Marconi liền tiếp-tục công-cuộc nghiên-cứu cho thêm hoàn toàn.

Tháng 6 năm 1937, tình-hình thế-giới bỗng trở nên nghiêm-trọng. Lúc ấy Marconi lại được lệnh của Mussolini thỉnh-trieu vào thủ-tướng phủ.

Ông Marconi mới nhận co-hội này để đem máy ra thí-nghiệm lần nữa, để xem kết-quả đến đâu. Gặp lúc đạo quân Ý đang thao-diễn lớn ở gần núi Albani, với bao-nhiêu là xe-tăng, thiết-giáp cùng các quân-xa to nhỏ đủ hạng tham-dụ. Marconi cùng ngồi chung xe với Mussolini do chính thủ-tướng lái. Đang lúc thao-diễn quân-xa, thiết-giáp, xe tăng tiến rầm-rầm như vũ bão thì Marconi mở máy thử. Lần sóng điện phát ra, bỗng nhiên bao-nhiêu chiến-xa bọc sắt dày-đặc chết máy, toàn bộ dừng lại một cách đột-ngoặt, và trong chốc lát một số sĩ-quan, binh-sĩ đều chết gục một cách lạ lùng. Sau cuộc khám - nghiệm tử - thi, người ta được biết họ chết vì đứt

mạch máu nhưng không tìm ra được cẩn cứ gây ra tử nạn.

Sau buổi thi-nghiệm, ông Marconi tỏ ra rất buồn phiền vì cái-quả do chính tay ông gây ra làm một số người tội mạng một cách oan uổng.

Thế rồi ông thuê một chiếc du-thuyền chạy ra khơi.

Khác với người phát-minh, nhà độc-tài Mussolini lại vô cùng hân hoan, ông tin chắc chuyến này minh sẽ nắm quyền bá chủ hoàn cầu với cái thứ vũ khí ly-ký kia.

Qua hai tuần lễ lênh-dênh trên biển-cả, Marconi trở về đất liền và xin vào bộ kiến Đức Giáo-Hoàng. Người ta được biết ông quỳ rất lâu dưới chân Pio XI, khóc-lóc để xin lượng-cả bao-dung và giải quyết cho một vấn-dề đang bị lương-tâm dày-vò.

Mấy tuần sau, Marconi lại được lệnh của Mussolini triệu. Không ai được rõ chuyện giao-tiếp thế nào giữa nhà bác-học và nhà độc-tài.

Nhưng mọi người đều tiên đoán Mussolini đòi Marconi phải giao thứ khí-giới sát-sinh kia cho mình với những lời đe-dọa.

Nhưng Marconi đã có cách đối phó nhờ vào buổi yết-kiến với Đức Giáo-Hoàng PIO XI.

Sau khi bước chân ra khỏi thủ-tướng-phủ Marcoci rất buồn rầu và tỏ vẻ suy-nghĩ tuy ông vẫn tiếp-tục như mọi ngày.

Nhưng sáng hôm sau người ta không còn thấy nhà bác học trở

dậy nữa.

Ông đã vĩnh-viễn từ giã cuộc đời ô-trọc để mang theo tất cả cuồng vọng bá-chủ của nhà độc-tài Mussolini xuống suối-vàng, tất cả tài-liệu văn-kiện phát-minh cùng chiếc máy «độc-tôn» kia đã bị hủy không còn để lại chút tàn tích.

Hôm ấy là ngày 20-9-1937.

Phải chăng Marconi đã chọn cái chết của chính mình để sám-hối tội-lỗi vì đã gây bao sự gầy dồ cho bao nhiêu sinh-mạng dưới chân núi Albani hay là ông muốn đánh đổi sinh-mạng mình để tránh bao nhiêu cảnh thảm-khổc tai-trương sẽ diễn ra vì một cuồng-vọng độc-tôn trở thành bá-chủ nhân-loại?

Than ôi! Nhất-tưởng công thành van cốt khô!

Tri-giá tự-xứ là thế. Thật ra lúc bấy giờ Marconi muốn sống cũng không thể nào tìm được giải-pháp thứ hai ngoài cái chết, vì ông biết khó mà tránh khỏi bàn tay thao túng của nhà độc-tài Mussolini.

Marconi đã chọn cái chết «bất tử».

Danh ông mãi-mãi sống với ngàn thu.

Cái chết của ông Marconi, thêm một lần nữa đã chứng minh hùng-biện câu nói của một nhà tư-tưởng Tây-phương:

«Science sans conscience n'est que ruine de l'âme!»

(Khoa-học mà thiếu lương-tâm chỉ là một sự dối-bại của linh-hồn).

TRUYỆN NGẮN

QUỐC

TẾ

* NGUYỄN THANH NGỌC

Phỏng dịch theo
ALCANTARA MACHADO

MỘT đêm không trăng sao. Đoàn xe lửa đi vào đêm tối. Thỉnh-thoảng, một tia sáng lóe lên phía đầu máy, rồi lại tắt ngấm. Đêm càng trở nên sâu thẳm hơn.

Trong xe vẫn không một ánh đèn. Người soát vé đi đi, lại lại, miệng hút thuốc như muốn nhờ ánh sáng mong manh nơi điều thuốc soi đường cho y. Lâu lâu, y lại dẫm lên chân một hành khách. Có tiếng la lên. Người soát vé vội cui xuống xin lỗi, nhưng sau vì nhiều lần như vậy quá, y không cần xin lỗi nữa, cứ yên lặng làm phận sự. Hành

đầu ra cửa kính, nhìn mông lung...

Đoàn xe lầm lũi đi trong đêm tối. Đêm càng về khuya, sự im lặng càng nặng nề.

Nhưng chỉ có thè im lặng trong một thời gian ngắn. Bàn tay gầy đét của người mù bắt đầu cử động. Y bình thản sửa lại cặp kính đen, và trong một phút, y cảm thấy yêu đời, thích khui tay vào sườn cậu bé và bắt đầu hỏi chuyện. Câu chuyện rồng tuếch, vì thật ra, y có nhìn thấy gì đâu. Rồi y huýt gió. Huýt gió bài khiêu vũ diệu «van-xò», bài «ponka» rút trong một bản nhạc danh tiếng...

Thỉnh-linh, y hỏi cậu bé :

khách trong xe phần đông là dân nghèo. Máy anh phu khuân vác mệt mỏi suốt ngày, nhán tối tăm, đánh một giấc ngủ ngon lành. Vài chị đàn bà chum đầu lại với nhau, kể chuyện chồng con. Đặc biệt nhất là phía dưới toa, một nghệ sĩ mù, tay ôm đàn, đầu gác xuống, và không ai biết anh ta đang thức hay ngủ. Bên cạnh người nghệ sĩ mù, một cậu bé có phận sự dẫn đường. Bỗng chốc lại ngáp dài hoặc ngoài đầu ra cửa kính, nhìn mông lung...

— Bảo không nói gì về vụ công nhàn hỏa xa đình công à ?
— Em không biết. Tôi mò như thế này, làm sao đọc báo được ?

— Không có ánh sáng sao ?
— Dạ không.

Im lặng một lát. Y nắm lấy vai cậu bé, hàn-học :

— Có thật không có ánh sáng không ?

Cậu bé trả lời, giọng mệt mỏi :
— Dạ thật.

Lần này thì không chịu đựng được nữa. Y hất mạnh cày dàn sang một bên, và thét lên :

— Không ánh sáng mà chịu nỗi à ? Hảng xe lửa đã khinh miệt chúng ta quá súc, đã liệt chúng ta ngang hàng súc vật. Vì con người không thể sống không ánh sáng.

Ánh sáng ! Ánh sáng !
Nhưng ánh sáng vẫn không đến (mà dù có đến, chưa chắc y đã nhận biết ngay được). Y cứ thét lên :

— Ánh sáng ! ánh sáng !
Có tiếng người hỏi :

— Cái gì thế ! Cái gì mà àm lên thế !

Người mù đã nói điên lên rồi, Y trả lời như muốn khóc :

— Không có ánh sáng !
Vài tiếng nói nho nhỏ, lắng xuống như biều đồng tình :
— Vâng, không có ánh sáng thật. Tôi quá ! tôi quá !

Bấy giờ thì phải cắt nghĩa như một sự điếm nhục cho tất cả. Con người không thể sống trong bóng tối. Ánh sáng của nhàn dao, ánh sáng của văn minh sẽ trở nên vô nghĩa nếu ngay giờ này, ngay phút này, không có lấy một tia sáng trong toa xe.

Tất cả đều phẫn uất. Tiếng bàn cãi nồi lên huyên náo. Một gã phục - súc diêm - đưa đề nghị cưa cỗ người soát vé. Nhưng lão đầu trọc, một đồ tè chuyên nghiệp với phản đối àm ĩ :

— Không được ! Không được !
Nó cũng làm mướn như chúng ta.

Tiếng ồn ào lại tiếp tục. Có người muốn tò-chức cuộc biều-tình lớn trên các đường phố thủ - đô. Có đốt pháo bông và âm-nhạc.

— Cả diễn văn nữa chứ ? (Người mù hỏi.)

— Vâng, bài diễn văn rất dài.
— Thế thì tốt lắm !

Tiếng vỗ tay vang dậy. Riêng lão đồ tè ngồi im lặng, lộ vẻ suy nghĩ... Một lát, lão cắt giong khàn khàn :

— Muốn thế phải có tiền. Ta lấy tiền ở đâu ?

Không ai biết phải đào ra tiền ở đâu. Không ai nghĩ đến biều-tinh nữa. Im lặng. Vì không ai biết phải làm gì. Và bây giờ đến lượt lão đồ tè. Vốn chuyên nghề xẻo thịt heo từ 30 năm nay, lão đã theo đúng phép tắc trong

nghề. Lão đứng dậy, rút dao phay ở thắt lưng, rạch cắt những miếng ghế nhồi rơm trong toa xe, mau lẹ và gọn gàng như rạch bụng heo. Lão xéo một miếng ném qua cửa sổ :

— Đây, hai ký thịt sườn.
Xéo một miếng nữa :

— Đây, ba ký thịt ba chỉ.

Và tất cả hành khách đều làm như lão. Bản năng sát sinh được bộc phát, mãnh liệt và tự - do nhất. Tất cả đều là đồ tè, chánh và phụ. Công phản hóa ra vui mừng, cuộc biều-tinh đổi thành một trò du hý nhiều thú vị. Hành khách đua nhau ném từng khối rơm ra cửa toa, la hét sung sướng. Người nghệ-sĩ mù khi hiểu được câu chuyện, nhảy tung lên. Bàn tay y đậm mạnh vào mặt đòn, miệng hát nghêu ngao một bản nhạc lên đường. Người soát vé chạy cuồng cuồng, mồm mếu máo :

— Tôi lạy các ông ! Có phải vì chuyện ánh sáng không ?

— Vâng ! ánh sáng ! ánh sáng !

Tiếng la hét, nguyên rủa lại nồi lên, rung chuyển cả toa xe. Quá sợ hãi, người soát vé chạy vội về phòng riêng của mình, đóng cửa lại và cầu kinh.

Ghế ngồi chỉ còn trơ những thanh sắt. Cậu bé dẩn đường tho người mù gói vội vào tờ

báo chiếc dao đã lượm được trong lúc lộn xộn.

Đoàn xe nồi loạn ngừng lại ở ga Belem. Chuồng đánh inh ỏi. Chỉ một thoáng, tất cả toa xe đều trống rỗng. Người soát vé bước xuống sau cùng, mặt cắt không còn hột máu.

Chuyện đã vỡ lở. Tất cả Belem đều hay. Nha công-an được tin cấp-báo, liền mở cuộc điều tra. Không ai chịu nhận mình biết rõ vấn-dề. Sau hết, có một thiếu phụ, tay cầm cuốn Kinh Thánh, tự xưng mình là người hiểu đầu đuôi câu chuyện.

— Nguyên nhân chính của cuộc nồi loạn là gì ? Viên đại-diện công-an hỏi.

Thiếu phụ đáp :

— Thưa, nguyên nhân chính của cuộc nồi loạn là tại trong xe không có ánh sáng.

— Ai cầm đầu cuộc nồi loạn ?

Giữa sự bối rối của mọi người, thiếu phụ nhìn thẳng vào mặt viên chức công an, trả lời rất tự nhiên :

— Người cầm đầu cuộc nồi loạn vì không ánh sáng này là một người mù.

Và thiếu phụ xin thề trên Kinh Thánh. Nhưng người ta vội đưa bà ra xe về bót, vì pháp luật không muốn đưa giận với một ai.



VÀO SÂU

Qua hai mùa phượng nở,
Chiều nhớ ngày yêu nhau.
Đạo ấy em hoàng-hậu,
Ngự trong lòng thương đau.

Có tình yêu tan vỡ,
Ấp tay em cung sầu.
Tháng ngày làm thay đổi,
Em buồn về mai sau.

Đêm ngủ bỗng hơi thở,
Qua rèm nhìn trời sao.
Nước mắt làm ướt gối
Thương cho đời lao đao.

Mùa này về hay ở,
Mưa ngập mây nhịp cầu.
Mái tranh nào quyện khói,
Quê bà tìm nơi đâu ?

Cho em quên dang dở,
Chiều về qua vườn cau.
Xóm hiền ra chào đón,
Tình thương tô áo màu.

Chị ơi ! tôi làm thơ,
Buồn mở cửa tìm vào.
Em gục đầu xuống khóc
Một thuở nào... nao nao ? !

PHƯƠNG-DUYÊN



9.— LÊ - VĂN - TRƯƠNG

★ NGUYỄN-VY

10 giờ đêm. Cả dãy phố cuối
đường Khâm-Thiên, gần Ô-cho-
Dừa, đã đóng cửa ngủ hết.
Trên gác nhà buôn nước mắm cạnh
tiệm giặt-ủi và trường học *Thanh Niên*, tôi cũng vừa tắt đèn, lên
giường nằm. Bỗng có tiếng từ
dưới đường cái gọi vọng lên, và
gọi rất to :

— Vy ơi !

Tôi làm thinh, lắng nghe xem
tiếng của ai. Gọi như thế, hẳn là
người bạn thân lầm, mà trong
đám bạn thân có ai kém lịch-sự

đến như thế ?

— Vy ơi !

Rồi lại liên-tiếp :

— Vy !... Vy ơi !... Vy !...

Tiếng gọi thật to, vang động cả
dãy phố. Tôi sắp ngồi dậy ra mở
cửa ngó xuống đường xem ai,
thì kế-tiếp vang lên một loạt văn
chương chửi-thề :

— Đ...mẹ mầy sao hôm nay mày
ngủ sớm thế, hả Vy ?... Vy !... Vy
ơi ! Dậy đi hát à-dào với tụi tao,
mày !

Thôi, đích thị là anh chàng
Lê-Văn-Trương rồi ! Cái giọng

chùi-thể oang-oác lên như thế
chẳng sợ ai cười, bất-chấp cả
phép lịch-sự đối với bạn-bè, và
đối với người thiên hạ, không đếm
xỉa đến hàng xóm láng giềng đang
ngủ, thí chí có Lê-Văn-Trương
mà thôi.

Đáng lẽ tôi tức giận lắm.
Nhưng nhờ được quen tính
bình-tĩnh, tôi thong-thả dây di
mở cửa, ngó xuống đường. Vừa
trông thấy tôi thì thò đầu ra, anh
chàng lại reo lên :

— Nó kia rồi ! Góm ! Ngủ
già mà giờ này đã đi ngủ, hả cậu ?
Vào mặc quần áo nhanh lèn, đi
Ngã-Tư-Sở hát à-dào chơi !
Nhanh lèn ! Tui tao đợi xe đây.

Tôi xấu-hồ quá. Ai lại nói dùa
già mà tục-tiểu thế bao giờ, mà
lại la to lên cho cả dãy phố đều
nghe ? Nhưng tôi vẫn điềm
tinh, đứng trên bao-lon, ngó
xoong. Hai chiếc xe-kéo omic
(loại xe kéo tân-thời nhất ở Hà
nội lúc bấy giờ) chờ bốn người,
đang đứng chờ. Tôi hỏi khẽ :

— Lê-văn-Trương đấy à ?

Lê-văn-Trương vẫn rống to
lèn, chẳng kiêng nè ai :

— Ủ, tớ đây ! Có cả thằng
Lư, thằng Lan-Khai, thằng
Nguyễn Tuân nữa. Chúng nó
đang chờ màycả đây !

Tôi vẫn khẽ giọng :

— Xin lỗi các anh. Tôi ốm
không đi được. Cho phép tôi ở
nhà.

Lan-Khai cười khàn, nhưng
không la to như chàng Trương :

— Ốm, thì xuống Ngã-Tư-Sở
có các em thoa bõp cho !

Nguyễn Tuân lại còn chêm vào
giọng thô thê như con gái :

— Chắc lại đang ôm-ấp nàng
tho nào trong giường chứ gì ?
Thôi, tự mình đi. Đừng phá nó !

Tôi đưa tay lên vẫy chào :

— Chúc các anh đi chơi cho
vui nhộn lên ! Mình đi ngủ đây.

Tôi vào phòng đóng cửa mà
cũng còn nghe tiếng Lê-văn-
Trương nói oang-oang trên xe,
khi xe đã chạy :

— Đ... mẹ cái thằng ấy sao
hôm nay nó ngủ sớm thế ?



Lê-văn-Trương như thế đấy.
Nghĩa là một người bạn rất vui
tính, rất tốt, ăn to, nói lớn, mà
nói luôn mồm, chuyên môn nói
phết, nói tục, nhưng thành-thật,
ngay thẳng, không làm hại ai cả.

Chơi với bạn, phải hiều tính
nết của bạn, luôn luôn tha
thú những nhược-diểm của bạn,
lúc nào cũng mến bạn, đó là
phương-châm xử-thế của chúng

tôi. Có lẽ nhờ sự thông-cảm lấn
nhau đó mà một số nhà-văn chúng
tôi chơi được lâu với Lê-văn-
Trương, con người rất ồn-ào,
« ba - hoa thiện - địa ». Họa-sĩ
Nguyệt-Hồ thường phê-bình Lê-
văn-Trương một câu : « Mừng
ấy nan-du lắm ! »

Lê-văn-Trương nói chuyện thế
nào, thì viết tiêu - thuyết cũng y
như thế ấy. Có thể nhận-xét một
cách rất tăm thường rằng : Lê-văn-
Trương là một cái máy để nói và
một cái máy để viết. Anh sang Gia
lâm ở nhà Trương - Thủ, trong
một tháng viết liên - tiếp 3 quyển
tiểu-thuyết, không ngưng tay. Đó
là Trương - Thủ nói lại với tôi,
và tôi cũng tin là đúng. Có lần tôi
ngồi với Lê-văn-Trương, ngồi
trong hai tiếng đồng hồ tôi chỉ
nói được một câu, còn thì Lê-
văn-Trương nói cả. Nói liên-
miên, và liên-miên..

Anh ta ưa dẫn chứng những
câu triết-lý của vài danh nhân xưa
mà anh ta đã đọc. Câu chuyện
của anh thường được tô - điểm
với các tư-tưởng xô-bồ, các danh
ngôn lẩn-lộn của Platon, Socrate,
Vương-dương - Minh, Nguyễn -
Du, Musset, Goethe, Byron, Hồ
Thích, Đồ-Phủ, Tolstoi, v.v...

Người ít học ngồi nghe Lê -

văn-Trương, chẳng biết đâu mà
rò. Người có học ngồi nghe anh,
cũng..chẳng biết đâu mà rò ! Vì
anh nói lung tung, loạn-xì xà-bần,
thao-thao bất-tuyệt.

Tuy vậy, Lê-văn-Trương vẫn
là một « người của nguyên-tắc »,
— ngồi vững trên nguyên tắc như
ngồi trên yên ngựa — chứ không
chiu phóng túng, không ưa lâng
mạn, không vượt qua các thành-
kiến sẵn có của tập-quán. Anh
hào-hoa phong-nhã, cương-trực,
có vẻ anh hùng mã-thượng lầm
lắm, nhưng tính lại nhất như thô,
mềm như súra, mà dai như đỉa.

Lan-Khai có kẽ chuyện sau đây
cho tôi nghe :

Hồi làm báo ÍCH-HỮU của
ông Vũ - đình - Long, Lê - văn -
Trương hay phê-trương « triết-lý
sức mạnh ».

Hình như anh và Trương- Thủ
chủ trương « đánh nhau » một lần
với « bọn PHONG-HÓA » của
Nhất-Linh.

Hồi đó ÍCH-HỮU và
PHONG-HÓA đang bút chiến
với nhau kịch-liệt. Trương- Thủ
và Lê - văn - Trương định dùng
« triết-lý sức mạnh » để tặng cho
Nhất-Linh và Thế-Lữ một bài
học này lứa xứng đáng với tính
phách lối và ngạo mạn rất khă-o.

của hai người này. Nhưng nói mà không làm, vì dù sao Trương-Tửu cũng như Lê-văn-Trương vẫn biết trọng danh dự của con nhà văn.

Một buổi tối, Lê-văn-Trương ngồi ăn với hai ba người bạn trong tiệm MỸ - KINH, là tiệm ăn của Hoa - Kiều sang nhất ở phố Hàng-Buồm.

Bỗng dung, có một chàng không quen, vóc người lực-lưỡng từ một bàn ở gần đấy, bước đến trước mặt Lê-văn-Trương và sừng sộ hỏi :

— Xin lỗi, ông có phải là ông Lê-văn-Trương không ?

— Phải, tôi đây.

Người lực-lưỡng bèn đánh Lê-văn-Trương một tát tai rất mạnh vào má. Mọi người đều kinh ngạc. Lê-văn-Trương hỏi :

— Sao ông đánh tôi ?

Người lạ cười :

— Thưa ông, tôi thực hành "triết-lý sức mạnh" của ông đấy ạ. Tôi là độc-giả của báo ÍCH - HỮU.

Thế rồi người lực-lưỡng điềm nhiên đi về chỗ.

Lê-văn-Trương ngồi làm thinh. Một người bạn hỏi :

— Sao mày không cho nó ăn một quả đấm ?

Nhưng Lê-văn-Trương, có lẽ lượng sức mình không địch nổi với người độc-giả hộ-pháp kia, nên đành làm thinh, không quấy rầy.

Chuyện này có đúng hay không, tôi không được rõ. Có lẽ Lan-Khai bịa chơi cho vui chăng ? May mắn tôi gặp Lê-văn-Trương, định hỏi anh, nhưng cứ hể trông thấy mặt tôi là Lê-văn-Trương vẫn cái mày nói của anh ra, nói lia nói lịa, tôi không còn một chỗ hở nào để xen vô được một lời.

Tuy vậy, tôi mến Lê-văn-Trương lắm. Anh là một người bạn rất tốt và rất hiền lành. Cứ lần, trong một đám ma, — tôi không nhớ rõ là đám ma của Nguyễn như : Pháp, Vũ-trọng-Phụng, hay Nguyễn-khắc-Hiếu. — tôi thấy trên nét mặt đau-dớn thật sự của Lê-văn-Trương, hai giòng nước mắt từ từ chảy xuống. Tôi cảm-động quá. Tôi nhớ lại như tôi đã cảm-động khóc ròng-rã khi đi coi chớp phim «Bạch-Tuyết», thấy bảy anh Lùn khóc nàng Công-chúa. Không hiểu sao, Lưu-trọng-Lu khóc trong hoàn-cảnh ấy, hay Trương Tửu, Nguyễn-Tuân, Lan Khai, Mộng-Sơn khóc, tôi không cảm-động, mà thấy Lê-văn-Trương khóc, tôi

lại đau-xót vô cùng. Có lẽ tại vì con người hay la to hét lớn, nói cười ấm-i không bao giờ buồn rầu chuyện chi, đến khi đứng trước một cái tang bi-ai náo-nuội, bỗng dung, hai giòng lệ âm-thầm tuôn ra trên mí mắt, để cho ta thấy phản-ánh lòng đau thương thâm-thía của anh, mà xúc động lòng ta chăng ?

Lê-văn-Trương có 2 vợ, mà lúc ở Hà-nội tôi nghe nói cả hai bà ở chung một nhà và cùng cưng yêu anh lắm. Anh em làng văn kè chuyện rằng cứ tối hai vợ vào buồng ngủ, thì Lê-văn-Trương thức ngồi viết tiêu-thuyết một mình ở nhà ngoài cho đến 10 giờ đêm. Đến đây, anh gác bút, vào buồng gọi vợ lớn dậy :

— Mình ra bàn, viết tiếp cái tiêu-thuyết cho anh. 12 giờ vào gọi anh dậy nhé.

Thế là anh nằm ngủ với bà vợ hai. Đến 12 giờ khuya, vợ lớn viết tiếp được 4 trang rồi vào ngủ lại. Lê-văn-Trương dậy ra bàn viết tiếp theo đoạn văn của vợ lớn. Đến 4 giờ sáng, anh lại

vào buồng ngủ, gọi bà hai :

— Mình ra viết nốt cái tiêu-thuyết cho anh chút nhé.

Lê-văn-Trương ngủ với V-1 trong lúc V-2, thay phiên viết tiếp đoạn văn của chồng.

Câu chuyện này đã được loan truyền trong anh em làng văn Bắc Hà thời bấy giờ, làm câu giai-thoại để cười chơi. Còn đúng hay không, tôi không biết được. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi Lê-văn-Trương về đời tư của anh, chỉ có thỉnh-thoảng Lan - Khai, hay Trương - Tửu, kè lại cho nghe mà thôi.

Cách đây hai năm, tôi có gặp Lê-văn-Trương ở Sài-gòn. Vấn Lê-văn-Trương thao-thao bất tuyệt của thời đại Hoàng-Kim ở Hà-nội tiền chiến. Anh có cho tôi biết rằng một nhà xuất-bản Anh hay Mỹ gì đó có mua bản quyền một quyền tiêu-thuyết của anh để dịch ra Anh-văn. Tôi niềm nở mừng cho anh được dịp phát tài to. Nhưng tôi chờ mãi đến nay chưa thấy quyền tiêu-thuyết ấy ra đời !...



* DANH NGÔN

Người ta mắt rất ít, khi người ta giữ danh dự
(Voltaire)

ĐÍNH CHÍNH MỘT VÀI SAI LẦM trong quyền

THI NHÂN VIỆT-NAM HIỆN ĐẠI

Ở Sài-gòn, vừa được phát-hành một quyền sách nhan đề là « Thi-nhân Việt-nam hiện-đại ».

Tôi không muốn phê - bình quyền sách lạ-lùng ấy, có lẽ sẽ có các bạn khác làm việc đó.

Tôi chỉ xin đính-chánh những điểm sai-lầm trong trang sách nói riêng về « tiêu-sử » của tôi.

1.— Tôi chưa « từng có hô-hào »:
« Ta hãy truyền một thi hưng mới... »

Ta hãy ký thác trong văn thơ,,
v.v...»

Hai câu thơ ấy chưa hề có
đăng trong một quyền sách nào
hay một tờ báo nào của tôi.

2.— Tôi không có lần nào
« bán báo ở Sài-gòn » và « gánh
cát ở Hà-nội ».

3.— Tôi chưa hề làm Chủ-Bút
hay Tông-Thư-Ký Tòa soạn báo
« SAIGON-MỚI ». Không hề có
tên tôi trên trang báo ấy bao
giờ.

4.— Tôi không « sắp xuất bản
tập thơ LÈN-RUỘT của Diệu-Huyền ». Tập thơ « Lên-Ruột »
là của Diệu-Huyền chứ không
phải của tôi, và tập thơ ấy vì
một lẽ riêng đã không được xuất

bản từ hai năm nay, thì căn-cứ
vào đâu mà nói rằng tôi sắp
xuất-bản tập thơ « Lên-Ruột » ?

Xin cho phép tôi tỏ nỗi ngạc-nhiên vì sao tác-giả quyền sách kia không đến hỏi tôi trước khi tự tiện dâng một « tiêu-sử » sai-lầm nhiều chỗ ? Vì « tiêu-sử »
của tôi không phải như thế. Vả
lại tôi sinh năm 1912 chứ không
phải 1910.

Tôi nhận xét một điều là tác-giả viết theo một vài tài-liêu
trong quyền « THI-NHÂN VIỆT-NAM »
của ông Hoài-Thanh xuất
bản năm 1943. Nhưng tôi đã trình
bày trong một số Phô-Thông cách
đây ba tháng rằng quyền THI-NHÂN VIỆT-NAM
của ông Hoài-Thanh đã viết và xuất bản thời
kỳ tôi bị ở tù, cho nên các tài-liệu
ấy đều sai-lầm cả. May-nay tôi còn sống sờ-sờ ở
Sài-gòn đây, tại sao tác-giả quyền
« Thi-nhân Việt-nam hiện-đại »
không hỏi lại tôi mà tự-ý chép
theo quyền « Thi-nhân Việt-nam »
của Hoài-Thanh ? Một quyền
sách về Văn-học-sử mà chưa-dung
nhiều điều không xác-thực,
thật là đáng tiếc.

NGUYỄN-VŨ

PHỐ

HIẾN

* NGUYỄN TRIỆU

T ừ thời hậu Lê vào khoảng
năm 1571-1599, thế-kỷ thứ
XVI, cách kinh - kỳ Thăng-long
(Hà-nội bây giờ) chừng 100
dặm, tại Sơn - Nam - Trấn (nay
là Hưng-Yên Bắc-phần) có một
nơi cõi-tích mà nhân-dân còn
nhớ ; đấy là :

PHỐ HIẾN

Thuộc xã Nhân-Dục, tổng An-Tảo, huyện Kim-Động, sở tại
tỉnh Hưng-Yên, tả-ngạn sông Nhĩ-Hà, Phố-Hiến nay chỉ còn
là một nơi đồng ruộng bac-la
di-tích một chốn phồn-hoa mai-một
đã gần 300 năm nay !

Theo sử sách thì Phố Hiến là
một nơi đô thị từ xưa đã được
chúa Trịnh Tòng ở « Đàng Ngoài »
cho lập thành một cảng
lớn làm nơi thông thương cho
người ngoại-quốc.

Trong việc mở đường thông-
thương giữa nước ta với người
Tây-Phương, người nước Bồ-
đào-nha đến buôn bán trước
hơn hết.

Thật thế, thời bấy giờ ở phố
Hội-An thuộc tỉnh Quảng-Nam ở
« Đàng trong » của chúa Nguyễn
cũng đã là nơi tụ-hop của
người ngoại-quốc. từ các giáo-sĩ
đến những thương-gia đều
dùng làm nơi căn-cứ bay trung-tâm
điểm để thâu-nhập vào nội-
địa nước Nam và trước các
giáo-sỹ, đã có rất nhiều những
thương-gia Âu-Tây được các
nhà Nguyễn đón tiếp.

Hằng năm tại Hội-An (Faifo
tên của Pháp) có phiên chợ kéo-
dài đến nửa năm, nhò buôn bán

được tự do, mặc dầu phải đóng thuế rất nặng, các thương thuyền ngoại-quốc vẫn lui tới tấp nập.

Trong lúc sơ-khai, đã xảy ra những sự dụng chậm đáng tiếc giữa người Việt và những người ngoại-bang : năm quỷ-sử (1613) một thương-gia người Anh-cáclợi là Peacock cùng mấy người bạn bị tàn sát tại Hội-An.

Kế đến sau, có người Hòa-lan đến buôn bán cạnh tranh rào riết với những người Bồ-Đào-Nha nên sau họ phải lần lần tiến lên Ké-chợ (tên tục thành Thăng-long) ở « Đàng ngoài » của chúa Trịnh.

Năm Đinh-sửu (1637) Dương-hòa thứ 3 đời Vua Lê Thần-tôn, viên giám-đốc Hàng « ÁN-ĐỘ HÒA LAN THƯƠNG CUỘC » có sáng kiến muốn mở đường thông thương và giao-thiệp lâu dài với nước Nam một cách chánh thức, bèn phái người ra Ké-Chợ xin phép chúa Trịnh-Tráng mở một thương-quán ở Phố-Hiến và rồi sau đó, có cả những người Pháp ở Batavia cũng kéo nhau đến đây buôn bán. Cách 35 năm sau, vào năm nhâm-tý (1672) lại có cả người Anh, muốn nối gót người Hòa-Lan, lập một chi ngánh của hảng buôn « EAST INDIA COMPANY » tại Phố-Hiến.

Từ đó, Phố-Hiến ở Đàng ngoài của chúa Trịnh cũng như Hội-An & Đàng trong của chúa Nguyễn, nhờ có sự cạnh tranh kịch liệt

của mấy nhà buôn ngoại quốc, nên đã trở nên những thị-trường xầm-uất và rộn ríp, quang cảnh Phố-Hiến thời bấy giờ cực-kỳ là đẹp, đáng gọi là một chốn phồn-hoa đô-hội với hàng ngàn nóc nhà ngôi san-sát với những lâu đài nguy-nga tráng-lệ, dân cư đông đúc phố xá xầm-uất và lại thêm có những tàu to ghe lớn ra vào luân luân với hàng hóa xuất, nhập cảng tấp nập.

Đứng về phương diện kinh-tế, Phố-Hiến lúc bấy giờ không kém thành Thăng-long. Vì vậy nên mới có câu tục-ngữ còn truyền tụng tới ngày nay :

« Thứ nhứt kinh kỳ, thứ nhì Phố-Hiến ».

Sau này, các nhà buôn ngoại-quốc ở Phố-Hiến cũng lần lượt dời về Thăng-long nên cảnh Ké-chợ trở nên xầm-uất vô cùng phồn thịnh, trên hai bên bờ sông Nhĩ-Hà có vô số những thương-diểm của người Hòa-Lan, Anh và Pháp dựng liền vách nhau.

Trong số thương-gia ngoại-quốc hồi bấy giờ còn lại ở Phố-Hiến, người Hòa-Lan buôn bán phát-đạt hơn hết. Còn người Bồ-Đào-Nha thì chỉ chuyên-chú về việc truyền giáo. Nhờ các giáo-sĩ Bồ-Đào-Nha đã khéo lợi-dụng tiếng của họ, đặt ra được một thứ tiếng riêng thông-dụng trong các việc giao-dịch với người Việt nên người các nước hiểu biết được phong-tục, luật-lệ và tập-quán nước Nam ta.

Tiếc thay, đến đời Vua Lê-Hy-

Tân năm Chính-hòa thứ 17 (1696) vì sự ghen ghét đạo Gia-tô, quan quân ta sinh ra căm-cảm với những người ngoại-quốc.

Về phần những người ngoại-bang buôn bán tại Phố-Hiến bị ngày một kém sút, lõ-lã, phần bị phải nhiều nỗi phiền-phức, nên có một số người Âu-Tây rủ nhau lần lượt bỏ về nước, đồng thời, vua Lê-lại cũng xuống chiếu « trục-xuất », nên đến năm Canh-thìn (1700) sang đầu thế-kỷ thứ XVIII còn lại một ít người Hòa-lan ở Phố-Hiến cũng bỏ về xứ-bất. Từ đó, tại Phố-Hiến chỉ còn lại những người Nhật-bản và Trung-hoa buôn bán với người mình rồi sau họ chia Phố-Hiến làm hai khu là « Bắc-hòa » và « Nam-hòa » rồi lần lần, sau một

thế-kỷ, đồng-hoa với dân ta.

Từ đây, Phố-Hiến kém vẻ phồn-thịnh và sự biến-chuyen của thời đại đã xóa nhòa những dấu-lịch của một chốn đô-hội phồn-hoa, khiến đến ngày nay quá đó ta chỉ còn thấy đồng ruộng bao la thỉnh thoảng điểm một vài rặng nhãn hay năm ba khóm tre xanh um cùng vài ba tấm bia chữ dã mờ rêu, với những ngôi cổ-mộ...

Có chặng 2 chữ tên Phố-Hiến còn được truyền tụng trong chốn dân-gian và tồn tại trên những trang sử sách.

Orteil



* ĐẠI THỀ-THAO GIA !

Một nhà báo hỏi bà vợ ông Churchill tại sao lần nào đi xe lửa ông cũng thích đt trẻ ? Churchill phu-nhân trả lời :

— Chứ ông không thấy sao ? Nhà tôi là một lực sĩ ham thể thao lắm, ông thích đt cho xe lửa chạy trước vài phút rồi ông chạy theo thế nào cũng kịp !

* DANH-NGÔN

— Nước mắt mà không biết là bất tri.

Biết mà không lo liệu là bất trung

Lo liệu mà không liều chết là bất dung.

MINH-LAN



* CÔ PHƯƠNG-THU

Thề theo lời yêu cầu của đa số bạn đọc phụ nữ khắp nơi gửi về, từ nay mỗi kỳ chúng tôi sẽ lần lượt thay đổi trong mục *gia chánh Phở Thông* các thực đơn thường ngày của ba miền Trung, Nam, Bắc. Cũng như những kỳ rồi. Bà Thường Lạc đã trình bày về các thức ăn ở miền Nam. Cô Phương Thu sẽ phụ trách về các món nấu ăn ở Huế, và rồi đây chúng tôi sẽ dâng những bài về các món ăn Bắc để hầu đáp lại thiện tình của quý bạn đọc Phụ nữ.

PHỞ THÔNG

* THỊT HON

VẬT LIỆU:

Mua một cái giò heo.

Hai muỗng nước mắm, nửa

muỗng cà phê muối, một muỗng xúp xi dầu, một miếng đường den bằng hai ngón tay, hai củ hành, độ 2, 3 tép sả, một miếng nghệ bằng củ hành, một đồng rượu trắng, một chục tai nấm mèo, vài trái táo den, 1/4 muỗng cà phê tiêu, nửa chén đậu phุง, hai đồng bạc mè.

CÁCH LÀM :

Nướng giò heo cho vàng, xong lấy móng chân vắt đi, cạo lông, rửa cho sạch, đem chặt ra từng miếng vuông vừa bằng hai ngón tay, bỏ vào soong, gia muối, tiêu, đường, hành, sả dập nhỏ, nước mắm; xì dầu, nghệ (giả nghệ thật nhỏ vắt lấy nước), rượu trắng, nấm mèo ngâm nước nóng rửa sạch, táo ngâm nước nóng rửa sạch, lấy dao xé hai; lấy hột ra, đậu phุง nấu chín lột vỏ. Xong đổ nước vào vừa xấp xỉ thịt, lấy nắp soong đậy lại thật kín (đây là chuối lau sạch bịt kín miệng soong rồi đậy nắp) bắt lên bếp kho, đê lửa vừa vừa, đừng đồ lắm, đồ chừng một giờ hòn thịt gần khô nước hãy bổ thêm mè vào (mè rang chín chà sach vỏ), xem chừng bao giờ thấy thịt khô còn độ vài muỗng nước và mềm thấm khi ấy hãy duống xuống đon ra ăn.

* CÁ KHO NƯỚC

VẬT LIỆU:

Cá (sông hoặc cá biển, từng lát hay nguyên con), một muỗng xúp nước mắm, một phần tư muỗng cà phê tiêu, ớt bột, nửa muỗng

cà phê muối, một miếng đường den bằng hai ngón tay.

CÁCH LÀM :

Cá làm xong, rửa sạch, cắt khúc sấp vào trách, gia tiêu, muối, ớt bột, đường, nước mắm và đồ vào một ít nước độ nửa chén, bắt lên bếp kho, lửa đều; vừa, nhớ dày vung lại cho cá dễ thẩm đều. Kho độ một lát xem cá thẩm và nước khô bớt, lúc ấy hãy đồ thêm nước vào (nước sôi) độ xấp xỉ mặt cá, kho lại một chốc chừng mươi phút nữa là được.



SAUCE MAYONNAISE

* BÀ THƯỜNG LẠC

Có bạn muốn biết cách làm thứ sauce nói trên, tôi xin biên ra đây; nếu bạn làm đúng theo lời chỉ dẫn, tức khắc được ngay; tuy

nghe ra thì dễ nhưng khi làm sai



* BỎ RƯỢU

— Anh cứ khoe rằng anh đã bỏ rượu! 8 giờ tối hôm qua tôi bắt gặp anh ở trong tiệm rượu, uống hết một chai rượu đê!

— Không có đâu! ... Tôi mới uống có nửa chì mà tôi đã say đùa, đâu có uống hết chai!

* DANH NGÔN

— Giá trị của chúng ta là ở tư tưởng. Ta rèn luyện để biết suy tư tưởng cho hay, cho đúng, đó là nền tảng của nhân luận.

MINH-LÝ

PASCAL

một tí thì nó sẽ hỏng; xin bạn lưu ý

VẬT LIỆU :

1 cái trong đồ hột gà, dầu ăn: (dầu Olive) chờ dầu phộng hay hiệu khác sơ hôi, dùng không ngọt.

Một tí muối, chừng ba giọt nước chanh, một tí hột cãi.

CÁCH LÀM :

Hột gà phải cho thiệt mồi, lấy nội tròng đồ, đê vào dĩa sâu; lấy nĩa quay tròn vòng, nhều từ từ giọt dầu, đừng nhều nhiều. Cứ như thế chừng nào đặc sệt như beurre thi được; rồi sẽ đồ muối, nước chanh, hột cãi vào (khuấy tròn vòng, đừng nghỉ tay) nếu nghỉ thì nó rửa ra, không đặc, mà quay sái vòng cũng không đặc, nghe thì dễ; nhưng chừng làm mới thấy nhoc.

Nếu mỗi tay mà ngưng, thì về sau nó sẽ lợn cợn chờ không mịn.



(Tiếp theo P.T. 17)

SAU loạt bài nói về kỹ thuật đại cương của điện ảnh, tôi chắc bạn đã có ý niệm tổng quát về nghệ thuật thứ bảy. Tôi cũng thông cảm với một vài bạn khi bước vào thế giới máy móc kỹ thuật tỏ ý ôn chán. Tuy nhiên tôi thành thật vui mừng khi các bạn vẫn theo dõi mục này từ trước đến giờ. Mục đích của tôi chỉ là cố gắng yết bắc «màn bạc» để các bạn nhận thấy công việc của các người «thợ» làm phim khá phức tạp và nhọc nhằn đòi hỏi rất nhiều đức tính.

Nghề làm phim là một nghề mới. Mặc dầu kết quả lúc ban đầu còn thấp kém, nhưng nếu các bạn nhớ lại và xem làm phim cũng như nói một thứ tiếng ngoại quốc thì các bạn sẽ vui lòng tha thứ và ủng hộ ngay. Thật vậy phim là một thứ tiếng của nước ngoài mới nhập cảng vào nước ta. Nói

* THÁI-THÚC-DIỄN

cho «giống» cũng đã là một sự khó, mà nói cho hệt càng khó hơn. Ví dụ «Tiếng Pháp sau 80 năm, thử hỏi đã có mấy người nói như Tây» chẳng? Hoặc giả «tiếng Huê kỳ» có ai đã nói giống như «Mỹ» chẳng? Nếu các bạn chơi nghịch thu tiếng một ai đó, vỗ ngực tự xưng là nói tiếng nào đó hay và giống «số dách» vào băng điện tử, khi bạn cho chạy lại nghe thì luôn luôn nhận ra đó là một người khác giống nói thứ tiếng ấy! Tôi muốn lấy ví dụ trên để so sánh nghề làm phim. Người thợ Việt mặc dầu cố gắng nhưng luôn luôn vẫn phải đi chậm hơn ngoại quốc, vì bắt đầu làm phim sau người ta đến gần 70 năm lận. Hơn nữa khi mình tiến thì người ta cũng tiến. Minh mới giải đoạn phim 35 ly gọi là màu mà người ta đã đến phim «mùi» với màn ảnh đại rội. Một ví dụ nữa là nước Nga nước Mỹ đã có Vệ tinh bay quanh cung trăng mà nước Pháp mới

có Bouin nguyên tử mà thôi, và ta mới có một Trung Tâm nghiên cứu Nguyên tử tại Đà Lạt.

Nhưng chúng ta đã cố gắng. Nhìn lại quá khứ của nền điện ảnh nước nhà. Cuốn phim đầu tiên là một cuốn phim hài hước do người Pháp thực hiện tại đây là cuốn «TOU FOU» tiếp theo đó hai cuốn phim «BA ĐẾ» và KIM VÂN KIỀU». Bằng đi một đạo năm 1937-38 chuyên viên HỒN CỘNG hợp tác với người Việt sản xuất ra cuốn «CÁNH-ĐÔNG MA — TRẬN PHONG BA — TRỌN VỚI TÌNH và CÁNH HOA ROI». Vào năm 1940 lần lượt ra mắt công chúng «MỘT BUỒI CHIỀU TRÊN SÔNG CỬU LONG — ĐÈO NGANG TỨ CẢNH — THÀY PHÁP RÂU ĐỎ» rồi cuốn phim màu «HUẾ ĐẸP HUẾ THƠ».

Bắt đầu từ năm 1953 MỘT TRANG NHẬT KÝ đã khai mào cho loạt phim tiếp tục sản xuất cho đến bây giờ.

Điện ảnh Việt-Nam vùng lên, mong sánh vai cùng các nước trên hoàn-vũ. Nhưng vì thiếu điều kiện phát-triển nên chìm-chìm như trận bóng tròn về khuya... Thực ra là vì thiếu máy móc và thiếu «vốn». Không ai dại vì «bỏ vốn» ra mà hoặc chỉ lấy lời 10% hoặc mua cái lỗ trước mắt, trong khi đó với số vốn ấy nếu đem buôn nước mắm thì lời trông thấy. Nhưng

đối với những ai không sanh đồng nghề tử đồng nghiệp thì đã xoay chiều, chỉ còn lại những người «thợ» chân thành hy sinh cả sự-nghiệp cho điện-ảnh là vẫn còn cố ngoi - ngóp chờ «tai qua nạn khỏi» cố nhập-cảng cho kỵ được những máy-móc «cần-thiết» để thực-hiện cái mộng của mình. Họ có thể chuyển qua ngành «chuyền âm» hoặc «phụ-de» để sống tạm qua ngày và chờ sự nâng đỡ của Chính-Phủ, nhất là về vấn-de quan-thuế và thuế má.

Một vấn-de cần nêu ra đây để các bạn thấu triệt. Nghề sản-xuất phim cũng như mọi nghề thương mãi khác luôn-luôn có sự cạnh-tranh: một sự «chiến-dấu» ngầm-ngầm để vật ngã nhau hoặc bằng các phương-pháp «cao-thượng» hay «bi-mật». «Cao-thượng» có nghĩa là trau dồi kỹ-thuật, phái người đi học thêm ở nước ngoài về điện ảnh, bổ sung máy móc, rút kinh nghiệm của những sự thất bại trước, để tự sira chả, còn «bi-mật» thì nói ra không xiết.

Các bạn cứ xem nước ta đã nhập cảng biết bao phim ngoại quốc và đó là những hãng to lớn vĩ đại sẵn sảnh phương tiện sản xuất. Muốn tận diệt nghề điện ảnh trong xứ để cho họ có thể nhập cảng các phim của họ và thâu lượm tài chánh của nước mình! họ có thiếu gì phương tiện. Phương tiện truyền hình, phương tiện độc quyền...

Đây là cách «gây ông đập lưng ông» như thế nghĩa là họ chỉ trích một số nhỏ trong lợi tức hằng năm để dùng vào việc «bứng đào» đó! Khán giả đòi hỏi những phim hay đó là quyền của khán giả! Ai dại gì đem tiền đi xem phim «dở» dù là muốn nâng đỡ cho phim nước nhà! Nhưng cứ mỗi một khán giả «thích» một thứ phim ngoại quốc nào là một khán giả «mất» cho phim Việt. Muốn lôi cuốn khán giả trở lại với phim Việt thì ít nhất cũng có phim giá trị kỹ thuật và nội dung tương tự với phim ngoại quốc. Thì phải bỏ tiền bò vốn cho nhiều. Nhưng nếu tính kỹ số thu lại trong nước sẽ đặt mình vì không thể nào «khảm vốn» cho được! Sao lại không xuất cảng? Có người hỏi thế. Ta cứ xem như các thứ xe gắn máy thi biết loại xe của Đức Quốc tất cả ai cũng đều ra chuồng. Có người nhập cảng một loại khác của một nước khác cố nhiên là người xài nghĩ ngờ... lại có người chê bài này nọ mặc dầu họ CHUA THẤY HOẶC DÙNG LOẠI XE ẤY BAO GIỜ! Người này vô tình hay cố ý «giết chết» hăng kia! Phim cũng vậy, cạnh tranh với ngoại quốc chính tại trong nước nhà còn chưa được huống chi là ngoài nước!

Mà muốn cho thanh danh đứng vững thì phim Việt phải nỗ lực và được nâng đỡ. Vì một cuốn phim nếu tính kỹ và khả dĩ gọi là

bón xén thì phải trên 1, 2 triệu bạc. Muốn giữ mực sản suất đều đều thì nhà sản xuất phải có sẵn ít nhứt chừng 100 triệu! Con số khổng lồ thay!

Lấy đâu ra? Có thể gọi nhiều nhà sản xuất hùn vốn? Nhưng như đã nói trên đem 100 triệu ra buôn nước mắm còn có lời hơn! Vì tỷ lệ lợi 20 phần trăm chắc! Cho nên ít nhà triều phú muốn thực hiện «cái thứ kinh tế mạo hiểm» đó!

— Trừ phi... trừ phi khi các thứ thuốc đánh răng ngoại quốc không được nhập cảng vào nước ta nữa! Các bạn cũng nhận thấy như vậy...

Một điểm thú hai mà các bạn ngạc nhiên là danh từ (thợ) mà tôi đã dùng trong suốt loạt bài. Ai làm phim cũng có thợ thao như trong mọi nghề khác. Mà kỹ nghệ phim đã nuôi sống bao nhiêu gia đình thợ kề từ thợ rèn cỏ mà lên cho đến người «thợ đóng phim» thường gọi chói là «tài tử».

Khi nói đến «thợ» là nói đến một cản bản kỹ thuật. Bạn có thể hỏi tại sao có người tự-nhiên được lựa làm «tài tử» và đóng rất hay ở cuốn phim đầu? Tôi đồng ý nhưng đó là những «thiên tài, quái kiệt, thần đồng» và... chúng ta ở xà đâu có hiểu sự thật bên trong mà quăng cáo đã che đây kỹ lưỡng. Có thể! nhưng chắc chắn là dù mới «bắt đầu» làm quen với điện ảnh những «quái kiệt» ấy đã «sống» trước

đọc sách, xem xi-nê v.v.. và đó cũng là một cách học nghề, một cách tự học. Nhưng cách tự học của người ta không làm cho người ta «bắt-chước» một tài tử nào, người ta vẫn giữ cái «độc đáo» cái «ta» của người ta, thường có những phong trào bắt chước «đầu Marlon Brando, Yul, James Dean» chẳng hạn. Nhưng nếu biết «tiêu hóa» cái hay của kẻ khác đem luyện vào với cái hay của mình ấy mới là «quái kiệt» thật!

Vả lại phim ảnh chỉ trình bày cái «vật chất» bề ngoài, đâu chung ta có biết «nội tâm» ra sao! Mà hề vật chất thì phải tàn tạ phải đem lại sự chán ngấy. Và do đó tài tử màn ảnh thường được «né» ra phô bày trong một thời gian rồi buông chkim xuống hò quên lãng.

Trừ những tài tử có một lối diễn xuất «độc-đáo đặc-biệt» vẫn còn «cản khách» như độ nào. Tuy nhiên, bạn có nghe nói «thợ nhảy dù» bao giờ đâu! Đối với cái thay đổi của tài tử, của đạo diễn, của nhà sản xuất là sự «tồn tại» của

kỹ-thuật của người «thợ». Đúng như câu : «Phủ huyện ra ma, Lai Nha vẫn sống!». Vì kỹ thuật là nồng-cốt, là căn bản...

Nói cái tánh chất «tồn tại» ấy cũng đủ cho bạn nhận thấy rằng những người đã phung sự đặc lực cho điện ảnh không phải là những kẻ muôn phô trương trong một thời, khoác cái áo điện-ảnh để giết chết điện-ảnh, dù trên bình diện nào. Những người sống với đêm tối, với màu thuốc, với hình bóng, mong làm cho hay hơn nữa, cho «ngon» hơn nữa, những người sống với lý tưởng, một tình yêu : Điện-ảnh. Đó là những người thợ chịu kham khổ vì họ chỉ chui trong vào một mục đích tinh thần, tìm sự thỏa mãn trong kết quả thâu lượm...

Loạt bài nối tiếp sau đây sẽ phơi bày cạnh khía vui buồn của đời họ. Sau khi các bạn đã tiếp xúc với kỹ thuật, với công việc khổ khan của những tay «thợ», bạn sẽ sống với họ, sống đời sống của họ...

(Còn nữa)

4 DANH NGON

— Không nên tính việc chính trị, ngoại giao như là tính việc tâm-tình. Lòng yêu và tình bè bạn, hụng quân tử và sự trung thành không liên quan gì đến sự cầm đầu một nước, ở nước mình cũng như ở nước khác.

Jean Bernier



MẤY BỨC THƯ CỦA BẠN ĐỌC...

Vài tuần nay, ông
giám - đốc PHÒ-
THÔNG có chuyện đến tôi
năm sáu bức thư của các Bạn
đọc thân mến gởi về nói chuyện
về các trường-hợp xâ-giao. Thật
là hân-hạnh được quý Bạn chiểu-
cố đến, và tôi xin kính lời thành-
thật cảm ơn hảo-ý của Quý Bạn
gần xa.

Có một bạn Nữ-sinh Đại học,
viết như sau đây :

“... Hôm chiều thứ Bảy vừa
rời, em với chị em đi rạp Đại-
Nam xem phim Anna de Broo-
klyn. Chúng em ngồi balcon,

* Cô BÌNH-MINH
bên cạnh một cô y-phục rất
đàng-hoàng, trông người cũng
có vẻ đứng-dắn, nhưng ngồi gác
hai chun trên ghế phía trước! Chúng em thấy khó chịu lắm.
Một lúc, một cặp vợ chồng đi
vào, cô ấy bỏ chun xuống đè
cho người ta đi xong, rồi cô lại
gác chun lên ghế như trước,
coi thật là kỳ... Tại sao một
thiếu-nữ có vẻ tân-thời lắm mà
lại có cử chỉ như thế được, hả
chị? Cử chỉ đó có kém lịch-sự
không hả chị?...”

— Thưa cô bạn, nếu bạn thấy
rằng ngồi trong rạp chiếu-bóng,
(hay là rạp hát), mà gác chân lên
ghế trước như thế là “KÝ”,

thì bắt luận là đàn ông hay đàn-bà, (mà nhất là thiếu-nữ) đều
chắc chắn là kém lịch-sự rồi đó.
Có lẽ cô ấy không phải là một
Nữ-sinh, hay một phụ-nữ có chút
ít học-thức, vì dù sao chẳng nứa,
phụ-nữ có học-thức không ai có
cử-chỉ khiêm-nhã như thế. Biết
đâu cô ấy có cái vò bè ngoài là
“đàng-hoàng”, “đứng-dắn”,
nhưng kỳ thực chỉ là một phụ-nữ
không có giáo-đục chẳng?

Một bạn đọc, ông V.P. ở Bộ
Tài-chánh, viết như sau đây.
Tôi xin trích một đoạn, cũng như
bức thư trên của cô bạn Sinh-
viên.

“... Tôi không biết một số
diện-thoại-viên ở nhà Bưu-diện
Sài-gòn có học phép xâ-giao đối
với khách hàng không? Vì
chúng tôi đã bị hơn một lần, —
vâng, đã hơn một lần rồi a, —
một vài cô ấy (chúng tôi không
dám nói tất cả các cô) bắt chúng
tôi chờ ít nhất là 15 phút mới
lên tiêng. Thưa cô Bình-Minh,
chúng tôi, phần đông nhân-viên
ở phòng này, đã nhiều lần cầm
máy nói lên, muốn xin các cô ấy
cho sổ, nhưng chúng tôi đợi thật
lâu, có khi hút hết nửa điếu
thuốc, rồi mới nghe tiếng
oanh vàng thò-thέ, rất uè-oái:

“Allô! Mặc dầu vậy, chúng
tôi cũng lể phép nói như cô đã
nói rất duyên-dáng trong bài
“xâ-giao” của tạp-chí / hổ-
Thông: Cô làm ơn cho tôi tự
động a.”

Nhưng nào các cô điện-
thoại-viên có “thông cảm” cho
cát thiện-chí của chúng tôi đâu!
Chúng tôi vẫn thấy máy im-
lặng, một lúc lâu mới nghe
máy u-u... Chúng tôi quay số
tự-động, thì có đôi khi mới
nói chưa hết chuyện bỗng dừng
bị coupé. Ngang xưng chưa!

Làm ông bạn đối thoại ở bên
kia đầu dây tưởng đâu chúng
tôi kém lịch-sự: đang nói chuyện
rồi bỏ máy xuống không thèm
nói nữa, hay là không thèm
nghe nữa!... Chúng tôi rất
mong sao cụ Giám-đốc nhà
Bưu-diện Sài-gòn, Thủ-đô của
nước Việt-Nam Cộng-Hòa Tự-
do và Độc-lập của chúng ta,
làm ơn mở lớp dạy xâ-giao cho
một vài cô điện-thoại-viên nào
đó... Được như thế, thật là
vạn hạnh cho lũ công-dân nam
nữ bình quyền...” v.v...

Bức thư này, tôi chỉ xin trích
ra đây thôi, chờ khôi phê-bình.

Thưa các bạn, đây là một
đoạn trong bức thư khác của ông

PHÊ BÌNH SÁCH

Khánh-Long, chủ hàng Xuất-nhập-Cảng ở Đà-nắng :
 « ... Ở Sài-gòn thế nào tôi không được biết, chó ở Đà-nắng tôi thường gặp nhiều người đàn-ông mặc bộ-đồ ngủ mà đi dạo ngoài đường, như mặc pyjama chẳng hạn. Không hiểu theo ý cô thì như thế có lịch-sự không ? Còn đàn-bà con gái mặc quần-trang thiệt mỏng, xin nói là mỏng hơn tờ giấy bóng của con tôi bọc vở (!) đi ngoài đường, thì có lịch-sự không ? Dám nhờ cô chỉ-giáo cho... »

— Thưa ông, chắc ông cũng đã nhận thấy rằng mặc quần-áo pyjama đi dạo ngoài phố, là bất lịch-sự. Đồ pyjama chỉ nên dùng mặc trong nhà. Mặc pyjama mà

tiếp khách cũng là vô-lẽ, trừ khách là bạn chí thân, hay là người nhà. Phụ-nữ mặc pyjama tiếp khách, dù là khách phụ-nữ lại càng rất không nên.

Còn phụ-nữ mặc quần lụa trắng QUÁ MỎNG, dù ở trong nhà hay đi ngoài đường, đều là khiếm-nhã. Người đứng dán không bao giờ mặc như thế. Ở Đà-nắng, hay ở Sài-gòn, hay ở một quận, một thôn, người văn-minh ở đâu cũng tỏ ra tôn-trọng phép lịch-sự. Kính-trọng đối với người ngoài, tức là tự mình kính trọng mình vậy.

Còn vài bức thư khác cũng rất có ý-nghĩa, xin phép các bạn để cho tích đăng vào số báo sau.

★ TRẠNG-TRÌNH ĐI CÀ NHẮC.

— Anh ơi, cụ Trạng Trình Nguyễn-binh-Khiêm là người dài hoa xuất chúng, nhưng tiếc thay cụ có tật đi cà-nhắc.
 — Sách vở nào đã bảo anh như thế ?
 — Thị chính cụ đã « tự thuật » chó còn ai bảo nứa.

Đây, thơ cụ có câu :

« Ngoài vòng cương tỏa, chân cao-thấp,
 Trong túi yên-hà, mặt tĩnh say. »

Rõ ràng là cụ chân cao, chân thấp rồi chó gì nứa ?

M. K.

« NHỮNG CHUYẾN ĐI »

của NHUỆ-HỒNG

HAY LÀ :

Chủ-nghĩa xã-hội ở Á-Châu

★ THIẾU-SƠN

TÔI mới nhận được ông Nhuệ - Hồng gửi tàng « Nhũng chuyến đi » do Liên-Minh Xã-Hội ấn-hành. Tên văn này đối với tôi hoàn-toàn mới lạ. Nhưng đọc ở bìa sau mới biết ông Nhuệ - Hồng trước đây đã xuất-bản « Chủ-nghĩa dân-chủ xã-hội », « Lá thư miền Nam » và sẽ xuất-bản « Nguyên lý sơ đẳng Xã-Hội chủ-nghĩa », hết thảy đều do Liên-Minh Xã-Hội ấn-hành.

Đọc hết « Nhũng chuyến đi » mới biết thêm là không phải di-choi mà di-dự Hội-nghị Liên-Minh Xã-Hội Á-Châu ở Bombay và Hội-Nghị các nhà văn Á-Châu ở Tân-dề-Ly. Cả hai Hội-Nghị đều nhóm họp vào cuối năm 1946.

Càng đọc kỹ càng biết rõ Nhuệ Hồng chỉ là bút hiệu của một vị luật-sư hiện là yếu-nhân của Đảng Xã-Hội Việt-Nam và cũng nhân-danh Đảng mà ông đã di-dự hội-nghị Bombay nói trên.

Muốn cho danh-chánh, ngôn thuận tối-tưởng ông nên nêu rõ những sự-kiện đó ra một cách minh-bạch bê-giới-thiệu với đồng-bào Việt-Nam những yếu-nhân và hoạt-dộng của một chánh-dảng công-khai, hợp-pháp, có địa-vi và được sự-nhìn-nhận của quốc-tế.

Một Đảng cũng như một nước cần phải củng-cố nền ngoại-giao để mở-mặt mở-mày với thiên-hà, nhưng phải có tổ-chức và phát-triển Đảng ở ngay trong nước mình đâ. Phải củng-cố thực-

lực trước hết. Càng có thực-lực
càng thêm thế-lực trong liên -
minh quốc-tế.

Mở đầu "Những chuyến đi" bạn Nhuệ-Hồng đã nói : "Trong kỳ Đại-Hội thứ nhì của Liên-Minh Xã-Hội Á-Châu, một mình tôi được chỉ-dịnh tham-dự hội-nghị. Lần đầu tiên tôi ra khỏi nước, lần đầu tiên tôi làm ngoại giao. Ra đi một mình, không bạn đồng hành, không người thảo-luận."

Trên đây chỉ là lời tóm-thở của bạn về chuyến đi thứ nhứt, đi cho Đảng để dự Đại-Hội Liên-Minh Xã-Hội Á-Châu. Qua đến chuyến đi thứ hai để dự Hội-Nghị các nhà văn Á-Châu ở Tân-đề-Ly thì bạn cũng đã có người đồng-hành và có người thảo-luận.

Nhưng theo sự nhận xét của tôi thì Hội-nghị thứ nhứt mới thiệt là quan-trọng vì là Đại-Hội Liên-Minh Xã-Hội Á-Châu nằm trong Quốc-Tế Xã-Hội Thế-Giới. Dự một Hội-nghị như thế mà phải đơn thương, độc-mã thì thật là nguy-hiểm.

Theo lời bạn Nhuệ-Hồng thì bạn đã làm được nhiều chuyện làm vẹ

wang cho Đảng Xã-Hội Việt-Nam, đã mua được cảm-tình và sự kính-nể của các đảng bạn. Nhưng đâu sao tôi vẫn cho là táo-bạo và nguy-hiểm vì sự cô-dơn, lẻ-bạn như thế nhiều khi đưa người ta tới những hành-dộng chủ-quan có thể thỏa-mãn được sự hiếu-thắng của cá-nhân mà vô-tinh di ra ngoài đường lối chủ-trương của Đảng. Bạn Nhuệ-Hồng đã tránh được những nguy-hiểm nói trên, nhưng chính bạn cũng nhìn nhận rằng đã làm việc quá sức-mình.

Bạn nói : "Mỗi người trong chúng ta đều có thể, trong những trường-hop đặc-biệt thực-hiện những công-cuộc đặc biệt mà bình-nhurat cho là quá sức-mình".

Bạn còn nói thêm : "Nói thế cũng để chứng-minh những khả-năng tiềm-tàng của con người tiêu-tư-sản vẫn bị khinh-thị là bảo-thủ, an-phận, mặt-hai lòng, thiếu tinh-thần tranh-dấu. Sở-dĩ con người tiêu-tư-sản không thực-hiện được những công-cuộc vĩ-dai phi-thường có lẽ vì họ không có điều-kiện đặc-biệt và cũng không cần phô trương lực-lượng bằng những công-tác đặc-biệt..."

Chẳng những bạn đã tìm ra

được những khả-năng tiềm-tàng của con người tiêu-tư-sản ở bạn, ở những lãnh-tụ phong-trào Xã-Hội Á-Châu mà bạn còn đặt hết tin-tưởng vào giai-cấp tiêu-tư-sản trong việc thiết-lập một lực-lượng thử ba chống với Tư-hàn chủ-nghĩa và công-sản chủ-nghĩa.

Bạn Nhuệ-Hồng đã cùng một quan-diêm với những lãnh-tụ xã-hội Á-Châu. Chính ông Asoka Mehta, lý-thuyết-gia và tông-tho-ký Đảng Xã-hội Án đã nói :

"Con người tư-bản là một con người cô-dơn, lo sợ tự-do. Con người bằng-máu-huyết bị trừu-tượng hóa thành kinh-tế-nhân.

"Con người vô-sản, tìm cách tiêu-diệt kinh-tế-nhân cũng là một sản-phẩm tương-tự. Nếu kinh-tế-nhân, lý-tưởng của tư-bản là một con người trừu-tượng thì con người vô-sản, lý-tưởng của kẻ thù tư-bản cũng là con người què-quặt. Theo Mắc, con người vô-sản là con người tự-phóng-khí.

"Cả kinh-tế-nhân và con người vô-sản phải được thay thế bằng con người đều-hòa toàn-diện..."

Con người đều-hòa toàn-diện tức là con người tiêu-tư-sản theo quan-diêm của nhà lãnh-tụ xã-hội Á-Châu.

Tôi đã từng hoạt động trong

hàng ngú-xã-hội và đã từng tham-gia cuộc cách-mạng giải-phóng ở nước nhà, tôi nhìn nhận những khả-năng tiềm-tàng của con người tiêu-tư-sản nhưng dùng họ làm chủ-lực trong cuộc cách-mạng xã-hội ở tương-lai thì tôi cũng không mấy tin-tưởng.

Giai-cấp tiêu-tư-sản vẫn sản-xuất được những nhà lãnh-dạo-ru-tú cho các phong-trào, kè-cá phong-trào cộng-sản.

Nhưng lực-lượng căn-bản và ngay đến những cán-bộ cơ-sở không thể chỉ-trông-cây vào tiêu-tư-sản hết được. Tiêu-tư-sản có những ưu-diêm nhưng cũng có rất nhiều nhược-diêm mà cái nhược-diêm căn-bản là thích sống riêng-rẻ, thiếu ý-thức và tinh-thần tập-thề. Ta không chủ-trương vô-sản-hóa nhân-loại để kiến-tạo một xã-hội theo kiểu cộng-sản.

Nhưng ta vẫn có thể tự-tập những lực-lượng trong hàng ngú-công-nhân và nông-dân chưa tiêu-tư-sản-hóa để làm chung cái công-việc của chúng ta muốn làm. Chúng ta không phủ-nhận những nỗ-lực của chánh-phủ trong việc thăng-tiến cần-lao và cải-cách ruộng đất, nhưng ta phải nhìn nhận rằng ở nông-thôn bần-nông vẫn còn thăng-số hơn trung-nông và ở thành-thị đa-số công-

nhân vẫn chưa đạt tới mực sống tiêu-tu-sản. Vậy thì đảng Xã-hội vẫn có thề tuyển lựa đảng-viên trong thành phần nói trên để cùng với những phần tử tích-cực trong giai-cấp tiêu-tu-sản tạo nên cái lực-lượng thứ ba theo đường lối của mình. Ở Pháp đảng xã-hội còn tranh-danh ảnh hưởng với đảng Cộng-sản trong giới công-nhân được thì ở Việt Nam tự-do ta càng dễ hoạt động hơn trong giới công-nông-dương cần có sự lãnh-đạo thích-đáng của chủ-nghĩa xã-hội. Tác giả «Những chuyến đi» dường như có thành-kiến với hai chủng-viễn cũng như người Án-độ không-dám dụng chạm với những kẻ-tiện-dân (les parias).

Nhưng ở Án-độ là vì lý-do tên-giáo mà có sự cách-biép giữa đồng-bào, chứ ở Việt-Nam không có kẻ-tiện-dân và chỉ có những kẻ-nghèo-dói ở thành-thị cũng như ở thôn-quê, những nạn-nhân của tu-bản và phong-kiến, những phu-khuân-vács, những phu-xe, những lao-dòng công-nhựt, phu-dòng hay thất-nghịp, những tá-diễn còn chưa thoát khỏi vòng thao-túng của địa-chủ. Những người này hiện được chính-thì Cộng-hòa chăm sóc và nâng đỡ

nhưng cũng đang cần có một chánh-dảng lãnh-đạo và giáo-dục. Trước kia họ đã bị cộng-sản lôi-kéo, cám-dỗ và đầu-độc bằng cùu-thị và căm-thù, đã biến họ thành những con người điện-tử, bỏ-nhân-bản và mất-nhân-tính. Không, họ không phải là những con người què-quặt phiến-diện tự-phóng-khí. Họ đã bị biến đổi thành những con người què-quặt, phiến-diện. Họ bị phóng-khí chừ không tự-phóng-khí. Nay họ đã tĩnh-mộng thì lại càng cần được chăm-sóc cả về vật-chất lẫn tinh-thần. Chủ-nghĩa xã-hội không thề không-dốm-sia-tới họ được. Những nhà-lãnh-đạo có thề là những nhà-tiêu-tu-sản-trí-thức, nhưng hụt-tăng cơ-sở nhứt định phải là những người cùng-khổ trong xã-hội của ta. Không có cái co-sở này lôi-kéo và giáo-dục ngược-lại thì những nhà-lãnh-đạo rất dễ sa ngã trong sự-thỏa-hiệp với những lực-lượng phong-kiến và tu-bản còn sót-lại. Không có cái co-sở này giai-cấp tiêu-tu-sản không thể nào độc-lực làm-tròn cái sú-mạng của mình, mặc-dầu nó có rất-nhiều khả-năng và thiện-chí.

Nhưng con người tiêu-tu-sản được-nuôi-dưỡng trong lý-tưởng

xã-hội, không-tách rời khỏi quần-chúng cẩn-lao sẽ gây được sự-diều-hòa-tồng-hop, tạo-nên được một lực-lượng dù-sức-chống đối với cả hai phe-cực-tả và cực-hữu.

Tác-giả «Những chuyến đi» đã-may-mắn được tiếp-xúc với những nhà-lãnh-tụ Á-Châu, những người mà bạn coi như những Á-Thánh, nhưng thời giờ không cho phép bạn chung-dụng với những lực-lượng coi-sở của các đảng Xã-Hội Á-Châu. Tôi-tưởng-tượng rằng những lực-lượng đó chắc-phải hùng-hậu-lâm. Đọc «Những chuyến đi» tôi hình-dung bạn Nhuệ-Hồng của chúng ta đầy-dủ khả-năng và uy-tín của một-vị-lãnh-tụ Việt-Nam. Nhưng ngó-tới thực-lực của Đảng Xã-Hội Việt-Nam tôi đã-thấy gì? Đảng chưa có tiếng-nói ở Quốc-Hội, chưa thực-sự lãnh-đạo được một lực-lượng thợ-thuyền nà-o ở Thủ-Đô, chưa phò-biển trong nông-thôn và cũng chưa có gốc-rễ ngay trong-giai-cấp tiêu-tu-sản. Những hoạt-dộng của đảng cũng chưa có-gì là sâu-rộng trong quang-dai-quần-chúng.

Như-vậy thì đảng còn phải cố-gắng-nhiều-hơn nữa để xứng-dáng với sự-có-mặt của mình

trong Liên-Minh Á-Châu và trong Quốc-tế Xã-hội.

Quốc-tế Xã-Hội ngày nay là một lực-lượng vĩ-dai trên Thế-giới. Và Liên-Minh xã-hội Á-Châu sau kỳ Thế-giới chiến-tranh lần-thứ hai này đã-thâu-hoạch được những thành-công rực-rỡ. «Có-hậu-thuẫn-quần-chúng và «đã-từng-năm-chánh-quyền là «các-Đảng-Xã-hội Miền-diện, «Tích-Lan, Do-Thái, Nam-Dương, Dân-biều Xã-hội Nhựt «chiếm 1/3 số ghế trong Quốc-Hội. Phong-trào Xã-hội Án «kế-tiếp-công-cuộc của Gанди... Lập-trường Xã-hội của «Án-độ-thuần-túy Đông-Phương, «lấy-những-nguyên-lý chủ-nghĩa «Gandhi và Dân-chủ Xã-hội làm «co-sở-lý-thuyết».

Những lời-nói trên đây của bạn Nhuệ-Hồng chứng minh một cách rõ-ràng lực-lượng hùng-hậu của Liên-Minh Xã-Hội Á-Châu.

Xưa-nay người ta thường coi Chủ-nghĩa Xã-hội và chủ-nghĩa Cộng-sản như hai chủ-nghĩa anh-em vì cả hai đều bắt-nguồn từ học-thuyết của Karl Marx. Nhưng từ ngày Đệ-tam-quốc-tế-tách-ra-khỏi Đệ-nhị-quốc-tế thì không-còn có-anh-em-gì với-nhau-nữa. Quốc

tế xã-hội bây giờ là một đấu thủ lợi hại của Cộng sản đệ Tam. Những nhà lãnh tụ xã-hội Tây-Phương tuy không phủ nhận những lý-thuyết kinh tế của Marx nhưng cũng không doạt tuyệt với những giá trị tinh thần, những lý-tưởng tự do, dân chủ, chủ-trương giải-phóng con người đồng thời với sự giải-phóng quốc-gia, dân-tộc, ngược hẳn với chủ-trương của Cộng-Sản. Ở Á-Châu Marx còn bị bỏ xa hơn nữa.

Theo bán Nhuệ-Hồng thì «phong-trào Xã-Hội Ấn-Độ thu rút những tinh hoa của các chủ-nghĩa duy-lý và kinh-tế, đang làm một công-trình tổng-hợp toàn-diện, lý-tưởng - hóa chủ-nghĩa xã-hội, đạo-dức-hóa chánh-tri thực-tiến, dân-chủ hóa bộ máy tập-thề và nhứt là gieo rắc lại cho các chiến-sĩ xã-hội một lòng tin... »

Ở Ấn-Độ như thế thì ở các nước Á-Châu khác cũng thế vì

là những nước nông-nghiệp, còn lạc-hậu về Kinh-Tế và người dân còn sống với thần-quyền và thần-bí. Chủ-nghĩa xã-hội phải lo cải-thiện đời sống cho những người thiểu ăn, thiểu mặc nhưng không thể vô-thần và duy-vật được đối với những người vẫn nặng một lòng tin.

Nói chung về Lực-lượng thứ Ba, bạn Nhuệ-Hồng có những ý kiến như sau :

«Lực-lượng thứ Ba chỉ có thể thành hình với sự tham-gia của Quốc-tế Xã-Hội Âu-Châu, Liên-Minh Xã-Hội Á-Châu và những phong-trào Dân-chủ Xã-Hội cấp-tiến tại Bắc-Phi, Nam-Phi và Nam-Mỹ. »

Tôi muốn nói thêm rằng Đảng Xã-Hội Việt-Nam phải được phát triển mạnh mẽ hơn nữa để góp mặt một cách xứng đáng vào cái lực-lượng thứ ba nói trên, lực-lượng của Tương-lai, của Hòa-Bình và Dân-chủ.

DANH NGON

— Nếu nhân loại không có đàn bà thì chúng ta ai nấy đều
thân thiết như anh em ruột vậy.

(Ngạn ngữ Tây Phương)

Tao đàm PHÔ-THÔNG



Thu ơi, ai nhuộm lá thu vàng ?

T HÈ theo lời yêu cầu của nhiều bạn yêu Thơ, khởi từ số này tôi xin mở trang Tao-Đàm PHÔ-THÔNG, để cùng các bạn họa thơ cho vui. Gọi là một đôi phút giải sầu, và kết nối thông cảm giữa bạn đọc thân yêu của tạp-chí PHÔ-THÔNG.

Khai hội Tao-Đàm, xin các bạn cho phép tôi đưa ra câu thơ đầu của một bài bát-cú,

(dĩ nhiên là theo thề Đường-luat), mà đề tài là :

NAM-THU HÒA-KHÚC

Và đây, là câu thơ đầu :

Thu ơi, ai nhuộm lá thu vàng ?

Xin mời các bạn lấy vần «vàng» mà họa lại, như thế các bạn khỏi bị gò bó trong năm vần nhất định, để các bạn được tự-do phô-diển tư-tưởng, hay

cảm-tưởng của bạn về mùa Thu ở miền Nam. Tất nhiên, là các bạn sẽ làm Thơ Đường-luat, và câu đầu phải lấy văn «Vàng». Hoặc già, bạn nào muốn dùng các lối thơ ngũ ngôn, hoặc thơ mới tám chữ cũng được, nhưng cũng phải mở đầu bằng văn «Vàng». Không nhận thơ lục-bát, vì rất khó hay, và song thất lục-bát vì quá nặng nề, hoặc «thơ tự-do» vì không phải thơ.

Xin các bạn gửi thơ họa về Tòa-soạn Phồ - Thông trước ngày 4 tháng 8 ta (6-9-59) để kịp chúng tôi lựa chọn những bài nào hay sẽ đăng vào Phồ - Thông số Đặc biệt Trung-Thu, số 19, ra ngày 13 tháng 8 ta, (15-9-59). Ngoài ra, những bài gửi trễ sẽ chọn đăng vào các số 20, 21.

Mỗi bạn sẽ có một tập:

NAM-THU HÒA-KHÚC

Nếu có nhiều bài thơ hay, (50 bài chẳng hạn), chúng tôi sẽ in riêng thành một tập sách, nhau đê là «NAM THU HÒA-KHÚC» và gửi tặng tất cả các bạn có thơ đăng trong đê (chỉ chọn những bài thơ hay mà thôi) thành một giai phẩm của Tao-Đàn Phồ-Thông, đê các bạn

làm kỷ-niệm. Vậy kèm với bài thơ xin bạn gửi cho Tên họ và *địa chỉ rõ ràng*, (Thơ có thê ký bút hiệu riêng) đê chúng tôi gửi tặng sách nếu bạn có thơ in trong tập ấy.

Tôi xin nhắc lại các điều-kiện :

— Chỉ nhận các thê thơ sau đây :

— Thơ bát-cú Đường - luật (ưu tiên), mấy bài cũng được, miễn là hay.

— Thơ ngũ ngôn Đường - luật.

— Các thê thơ mới 5 chữ, 6 chữ, 7 chữ, hoặc 8 chữ. Không nhận các loại thơ lục-bát, song - thất lục - bát, và các loại «Thơ» không niêm, không văn, không âm-diệu.

— Lấy văn «Vàng» làm văn chính ở câu đầu.

— Có thê lấy nguyên cả câu xướng :

Thu sì, ai nhuộm lá thu vàng?

Bài này cũng sẽ đăng trong P.T. số Trung Thu, mục Tao-Đàn Phồ-Thông.

Thân ái chờ đón các bạn nam nữ Thi-nhân.

NGUYỄN-VĨ

CÔ GÁI BIÊN



TRUYỀN TÀU CỦA TỬ-VŨ

* BẢN DỊCH CỦA VI-HUYỀN-ĐÁC

V

(tiếp theo P.T. số 17)

thì, đối với một cái phòng giấy hoặc với một cửa hiệu buôn bán, thi chăng nói làm chi, nhưng, đối với một nơi đê an-eur, đê hưu dưỡng, mà sự xây cất luộm thuộm, lổ-lãng như vậy, nhất định, những nơi đó không thể nào có được, những đứa trẻ dĩnh ngô, thông - minh, những cậu con trai có trí tuệ hơn người, hoặc, những cô con gái

duyên dáng, yêu kiều.

Bước chân vào tòa nhà của ông Thê-tư-Lăng, tôi có ngay cái ấn-tượng, ông ấy không phải là một phú - ông vào hạng thông thường, vì sự bày-biện rất đỗi sơ lăng, trang nghiêm. Ngoài những bức họa và những cỗ-ngoạn, không có một thứ đồ gì gọi là ma-đăng (moderne) nó có thê phá hoại cái tiết - tú của toàn thê kiến-trúc.

Tuy nhiên, ở đây có một

không-khi quá nghiêm-túc, quá nồng-nè, nó làm cho tôi thấy khó thở. Không những thế, cái hoàn cảnh, cao rộng, lộng-lẫy làm cho tôi trở thành một vật cực-kỳ diệu-tiểu. Cái cảm giác của tôi, là cảm giác của một người khách tầm thường bước chân vào một nơi vừa phủ lệ, vừa cõi-nhã. Bàn ghế, tủ giả, cái gì cũng bằng gỗ quý, chạm trổ rất tinh vi, theo lối cổ-diển. Một bức họa treo trên tường cũng toàn của họa phái cổ-diển, trừ một bức, theo chỗ tôi biết, là của Meissonier, trong tủ Nä-phá luân hành quân, bức đó là một tác phẩm tối cận-đại.

Ở một góc phòng khách, có hòn trên một cái giá bằng đồng, một bức họa, trong có một người đàn bà bận y thường của quý-phái, hình vẽ có lẽ lớn ngang với người thật. Tôi độ chừng, người trong tranh hẳn là bà cụ tôi của dòng họ Thê-tu-lăng. Trên nét mặt nghiêm-khắc của cụ tôi, tôi không đoán ra được, lúc thiếu thời, cụ có duyên dáng hay không, nhưng đôi mắt sắc xảo của cụ, bao hàm một khối óc thông-mẫn, khuôn mặt đanh thép, chứa đầy vẻ uy-nghi; cái mũi dọc dừa, tượng trưng cho sự chính-dinh, cường-trực; và một cặp môi dày kiên quyết.

Trong khi tôi đương chú-thị vào bức họa, thì ông Thê-tu-lăng tiến lại. Ông vào trạc ngoài năm mươi. Vốn có một tư-thái trầm-

tĩnh, nên ngôn-ngữ, cử-chỉ của ông lúc này cũng ung dung, chậm chạp. Tuy ông không được u-mặc và hòa-cát như y-sư Xa-lap-Mỹ, nhưng, mỗi lời nói của ông đều được một vẻ thành-khẩn nó làm cho người ta có cảm tưởng, mỗi câu gì ông thốt ra, đều chân thật và, bắt cứ với việc gì, hễ ông nói ra được, là ông nhất-định làm được thành; tất cả những điều ông đã hứa, ta có thể tin chắc vào đó mà không cần phải lấy giấy má, tờ, chữ, làm bằng.

Cuộc đàm thoại, của ông với tôi rất đỗi đơn giản vì, bao nhiêu điều cần yếu, y-sư Xa-lap-Mỹ đã nói qua cà rồi. Sau đó, ông ký một tờ ngân-phiếu mười ngàn phật-lăng và trao cho tôi. Tôi rất đỗi ngạc nhiên :

— Thưa ngài, tiền thù-lao về tháng trước, tôi đã lĩnh rồi, còn tháng này thì mãi tôi cuối tháng tôi mới...

— Không, không, đây là món tiền công-phi, nay mai, tiên-sinh sẽ phải cần đến:

Nói đoạn, ông ngắm tôi từ đầu tới chân và nói tiếp :

— Có lẽ tiên-sinh nên đi may thêm lấy mấy bộ quần áo, rồi cuối tháng ông cho tôi xem hóa đơn.

Tôi cầm lấy chiếc ngân-phiếu và không nói thêm gì nữa.

Thế rồi, ông bấm chuông gọi người đưa tôi tới phòng sách, nơi mà trên danh nghĩa, tôi được

tuyên dụng để làm việc. Sau ông dặn tôi :

— Nếu tiên-sinh cần bất cứ cái gì, xin tiên-sinh cứ hỏi viên quản-gia.

Ông đi ra khỏi, và tôi theo người quản-gia đến phòng sách. Nơi chúng tôi đi qua trước tiên, là phòng đọc sách, ở đây có một lò sưởi cực lớn, trên mặt lò, có trang trí mấy điêu - khắc - phẩm quý giá. Trong lò, giá than, kìm gấp, cùng que khều than, toàn bằng gang, sắt, chế theo kiểu cực kỳ tinh-trí, mỹ-xảo. Đối diện với lò sưởi, là một ghế sô-pha, sau sô-pha có kê một chiếc bàn dài Phía giữa nhà, là một bàn viết thiệt lớn. Trên tường, phia sau bàn viết, có treo một thanh trường-kiếm và mấy khâu súng tay, kiều cỏ; về góc tường phia đông nam, có một cái đồng hồ đánh chuông, lối tủ, kê ở mặt đất, với tiếng kêu tích-tắc, chậm chạp của quả lắc. Bên kia, là cửa ăn thông sang phòng chứa sách.

Một mặt phòng chứa sách là cửa sổ dài lát kính, gần đó, có một ghế đầu nhỏ hình bầu dục. Ở đây, có thể trông qua hàng hiên, ra tôi cái gò và thảm cỏ. Nếu có người đương đánh võng-cầu, đứng đây gọi, họ có thể nghe rõ. Ngoài bức cửa ra vào, chung quanh tường, đều là địa đồ, mỗi tấm được đặt trên một cái giá đồng, nếu như muốn coi cho rõ ta có thể hạ xuống được.

Có một bức đại họa treo ở tường phía bên lò sưởi, đã làm cho tôi phải đặc-biệt chú ý. Đó là một bức «tán-vọng» của nhà đại danh họa Puvis de Chavannes, Ông Ba-lê tại quốc-táng-quán, tôi đã từng được xem thấy những bức tán-vọng-họa vào loại bức «Thánh-lâm» (Le bois sacré) ở đại-lễ đường «Thoa-bồng» (Sorbonne). Thật tinh, các họa-phẩm vĩ-đại ấy đã thâm khắc vào tâm não tôi một ấn-tượng rất mãnh-liệt, vì, cái tính cách tượng-trưng nó chứng-minh cho sự trầm tĩnh và trang-nghiêm của học-nghệ.

Cái hoàn cảnh này đã có một sức hấp dẫn vô-song đối với tôi. Giá ví thử, tôi được thực sự ở đây, để chỉnh-đốn thu-tịch, thì thiệt là cả hạnh-vận cho tôi, nhưng tiếc thay, gia-dinh Thê-tu-lăng đã giao cho tôi một nhiệm-vụ khác hẳn.

Trong khi tôi đương, mình tự nhủ mình như vậy, thì, vị quản-gia bảo tôi :

— Đây là phòng chứa sách. Tôi liền theo ông ta bước vào. Bốn bên tường đều là tủ sách cả. Giữa phòng, có kê một cái bàn dài, chung quanh có ghế tựa; một bên có tủ chứa mục-lục sách, một bên có hai chiếc thang. Tôi vừa định bụng mở thư-mục ra coi, thì người quản-gia lại lên tiếng :

— Thưa tiên-sinh, hành-lý của tiên-sinh đã đưa cả lên phòng ngủ của tiên-sinh rồi; bây giờ,

tôi muốn dẫn tiên-sinh lên trên đó, a.

Người quản-gia có một thái-độ khá nghiêm-túc. Lúc đó, tôi đương ngồi ở chỗ bàn viết, gần đó có một cái cong đựng tàn thuốc lá rất đẹp, tôi mới liên tưởng tôi việc hút thuốc; mở hộp, tôi rút ra một điếu, đánh lửa châm, hút và tiện tay, tôi đưa hộp thuốc mời người quản-gia :

— Mời ông xơi một điếu.

Ông ta cười, đáp :

— Cảm ơn tiên-sinh, tôi không biết hút thuốc.

Tôi nói :

— Thưa ông, quả thật cá-khung cảnh này đối với tôi, đây vẻ mồi lạ và kỳ-dịc, vậy xin mời ông ngồi đây để ta đàm luận một lát đã... Sau nữa, xin ông cho tôi rõ một vài điểm về tinh-hình ở nơi đây?

Ông ta lại cười, đáp :

— Ô ! tình-hình ở đây, tôi cũng chỉ biết có một chút ít thôi... tiên-sinh ở đây, rồi lâu lâu, tiên-sinh sẽ rõ.

— Ý tôi muốn đi xem qua một lượt các phòng ở đây, có được không a ?

— Được lắm chứ a. Đó chính là bồn - phận của tôi phải chỉ dẫn cho tiên-sinh, nhưng, tôi thiết-tưởng, tiên-sinh hãy nghĩ ngoài di cái đã, rồi sẽ hay ?

— Nếu không làm phiền ông, tôi chỉ xem qua cù-kỳ đại-kiái, thôi.

Ông ta lẽ phép trả lời :

— Được, được, tôi xin dẫn ông đi coi.

Chúng tôi liền đi ra khỏi phòng sách, và đi theo một cái hành-lang vừa rộng, vừa dài. Mỗi khi đi qua một nơi nào, ông ta chỉ dừng lại ở cửa và nói cho tôi hay : đây là buồng rửa mặt, đây là buồng khâu vá, đây là buồng để đánh đàn, đây là buồng chứa đồ cổ, đây là buồng chứa những bức danh-họa... Sau cùng, chúng tôi bước qua một cái đại sảnh, ở trong đó, có mươi bức họa nhân-tượng và ông ấy nói cho tôi rõ, các nhân-tượng đó toàn là tổ tiên của họ Thê-tư-lăng, mà quá nứa đều là lịch-dai danh - nhân-cả ; nội trong ngàn ấy hình-tượng, tôi nhận ra một bức, họa một vị nữ-nhân, mà tôi đã trông thấy ở khách-sảnh.

Khách-sảnh có hai gian mà một gian, tôi đã đi qua lúc nay. Người quản-gia nói qua một câu cho tôi rõ, rồi dẫn tôi sang phòng ăn. Ở đây, sự trang-tri rất hoa-lệ mà các họa-phẩm đều thuộc phái lãng-mạn cả. Trong các bức họa, tôi nhận thấy hai bức của đại-sur phái lãng-mạn, Eugène Delacroix. Giữa phòng có kê một cái bàn dài, trên có bày hai bình-hoa tươi. Các ghế đều có tựa cao, đệm lè-so và lợp toàn bằng vóc vàng. Với một cái phòng rộng, lớn chừng ấy mà đồ bày chỉ có bấy nhiêu thì sao cho tránh khỏi vẻ trang-nghiêm.

(Còn tiếp)

Mình ơi!

* DIỆU HUYỀN

đêm qua
em thấy
chiêm bao

— Mình ơi, điềm chiêm-bao có linh-nghiem gì không, Mình nhỉ ?

— Tùy theo nhiều yếu-tố. Camille Flammarion đã phân-tách các loại chiêm-bao. Có những nguyên-do khác-nhau, khó mà đặt ra một nguyên-tắc nhất định.

— Nhưng tựu-trung, khoa-học có giảng giải được các hiện-tượng của Chiêm-bao không ?

— Có chứ ! CAMILLE

FLAMMARION chính là một nhà-khoa-hoc. Ông là một nhà chuyên-môn về Thiên-văn-học và các khoa-học thực-nghiêm. Và còn nhiều nhà-bác-học đã nghiên-cứu về giấc-chiêm-bao. Đó là một khoa-học rất hấp-dẫn.

Nhưng tại sao hôm nay mình lại hỏi anh về chuyện chiêm-bao ?

— Tại vì đêm qua em thấy một điềm chiêm-bao rất lạ. Mình biết em thấy thế nào không ? Ô ! Mình ơi ! Em thấy tựi mình trúng số độc-đắc, Mình à !

— Số độc-đắc một triệu áy-hả ?

— Dạ. Em thấy em đi chợ. Lúc đi ngang qua một chỗ bán vé số-kien-thiet, người ta mời em mua, mỗi vé 13 đồng. Em lắc đầu không mua thì tự nhiên có một ông Tiên-râu-tóc-bạc-phơ, mặc áo màu hàng-xanh da-trời, từ trên trời nhảy dù xuống. Ông gõ cái

vải dù ra rồi túm tóm cười đến gần em, kè miệng nói thầm vào tai em : « Kỳ này con trúng số độc đắc. Con mua vé số 000.0001, thê nào cũng trúng độc-đắc. » Ông lại vỗ vai em, rồi bảo : « Con về tin cho chồng của con biết, đè chồng con mừng, lần này tại con trả hết nợ, và tậu nhà cửa, lại được đi du-lịch 80 ngày vòng quanh thế-giới ». Nói xong, ông Tiên chào em bằng tiếng ang-lê : « Good luck ! », rồi ông chui vào cái vải dù, một làn gió thơm dịu đưa cái dù bay bồng lên mây xanh. Em nắm chiêm-bao thấy rõ như thế đấy, Mình à. Không ngờ sáng nay em đi chợ, lúc ngang qua Bùng-Binh có một bà già mời em mua vé Kiến-thiết. Quả nhiên, em lấy xấp vé lật coi từng tờ thì, Mình ơi, có tấm vé số 000001 thiệt, Mình à. Em mừng quynh lật-đặt mở bóp lấy 13\$ ra mua..Nè, Mình coi, tấm vé số do ông Tiên mét cho em mua đây nè..

Bà Tú mở bóp lấy tấm vé số 000001 đưa cho chồng coi. Ông Tú vừa thấy tấm vé số thì lẩn ra giường cười sặc sụa :

— Trời đất ơi ! Ông Tiên nào đó, ông trác minh mà mình cũng nghe lời ông, mất toi 13 đồng !

— Sao mình biết mấttoi ? Nếu trúng độc đắc 1.000.000 đồng thì mình mất gì nào ?

— Năm con O một hàng như vậy thì trúng làm sao được, hờ Bà ?

— Thế, tại sao em nắm chiêm-bao thấy ông Tiên mét cho em con số đó, rồi sáng ngày em đi chợ quả nhiên cũng gặp cái vé đúng ngay con số đó ?

— Đề anh cắt nghĩa theo khoa học cho mình nghe. — theo thuyết của CAMILLE FLAMMARION, và của FREUD, thì chiêm bao là sự hiện hình của một thèm muốn cực độ, từ thế giới thực tế ở ngoài qua thế giới mơ tưởng ở trong. Thí dụ như hằng ngày mình thường thèm muốn trúng số độc đắc thế là lúc ngủ sự mong muốn ấy hiện hình trong giấc chiêm bao như đã có thiệt. Nghĩa là mình nắm chiêm bao (trong thế giới mơ tưởng) trúng số độc đắc y như mình hằng ao ước trong đời sống thực tại. Còn vé số 000001, là chính cái tiềm thức của mình (danh từ triết học gọi là Subconscient) báo cho mình biết rằng sẽ không trúng, nghĩa là điều mơ ước ấy sẽ là một con số không mà thôi.

Nếu Mình nhận-xét ý-nghĩa

khoa-học của chiêm-bao theo thuyết của Freud như thế, thì mình đã dè 13\$ đó mua cho anh một trái xoài voi chó khỏi nghe lời ông Tiên mua tấm vé số này.

Anh không thể giảng-giải hết cho mình nghe các kết-quả rất xác-thực của những thí-nghiệm về chiêm bao của các nhà khoa-học khác như MAINE DE BIRAN, như MOURLY VOLD, — vì nó phức-tạp lắm. Nhưng hầu hết các nhà bác học đều nghiệm xét rằng giấc chiêm-bao là kết quả của tưởng-tưởng dưới nhiều hình thức khác nhau đó thôi. Nói chung từ đời Thượng-Cồ, người AI-CẬP, người CHALDEENS, ASSYRIENS, ẢN-ĐỘ, TÀU, đã có những học-thuyết về giấc-mộng nhưng không theo một nguyên-tắc nào cụ-thể. Họ chỉ tin thôi, rồi do sự tin ấy họ mới đặt ra các giả-thuyết. Người ẢN-ĐỘ cho rằng « Linh-hồn có một cuộc sống bí mật riêng trong lúc người ta ngủ ». Người Tàu thì tin rằng « Linh-hồn thoát ra khỏi thể chất, lúc người ta ngủ, để đi dạo ngoài không-gian, nơi các vùng thuần-tịnh (người Pháp cũng gọi là ZÔNE ETHÉRIQUE cho đến khi ai chơi nghịch vẽ mặt vẽ mày người ngủ cho hình-dung

khác hẳn đi thì đến khi linh-hồn đi chơi trở về sẽ không nhận-nhận được cái nguyên-xác nữa mà bay đi lưu-lạc nơi khác. Giấc chiêm-bao, theo thuyết dì-doan ấy, tức là linh-hồn đi chơi về báo-cáo lại cho người ngủ biết những chuyện sắp xảy ra.

Người HY-LẠP xưa thì tin rằng có một ông Thần của Chiêm-bao, tên là HYPNOS, con của Thần Đêm, và anh của thần Chết. Thần này có tượng thờ trong các đền dài ở Sparte, là một chàng thanh-niên đẹp - trai nét mặt trầm-ngâm nghĩ-ngợi, trên vai có hai cánh, tay cầm một cành hoa phù-dung (hoa nha-phiến). Vì vậy phụ-nữ Hy-Lạp thời xưa thường cầu khấn thần HYPNOS để ban đêm được chiêm bao thấy người yêu của mình, HOMÈRE, nhà đại Thi-sĩ Hy-Lạp xưa, trong quyền Odyssee có kè chuyện nàng PÉNÉLOPE, cô vợ trẻ đẹp của ULYSSE, lúc chàng đi vắng xa, nàng ở nhà đêm ngủ thường có hai vị Thần chiêm-bao : một vị báo những tin hung-dữ của chàng để cho nàng buồn lo, một vị báo những tin đẹp để cho nàng vui mừng và kiên nhẫn đợi chồng.

Các nhà Triết-học LA-TINH chia ra hai phái : Phái của

CICÉRON trong quyền sách « Nói về chuyện Hán-Tiên », công kích nhà cầm quyền La-Mã hay căn cứ vào lời thầy bói đoán các giấc chiêm-bao, để theo đó mà trị quốc. Trái lại, phái LUCRÈCE, trong quyền « De Natura Rerum », tìm cách giảng-giải các giấc chiêm-bao, gần như khoa-học. Ông cho rằng Lương-tâm của ta là tiêu-biều cho đạo-đức, còn chiêm-bao là tiêu-biều cho tội-lỗi. Thí dụ ban ngày ta thấy người con gái đẹp, ta muốn được lấy người đó, nhưng lương-tâm không cho ta lấy. Đó là đạo-đức thắng tội-lỗi. Nhưng ban đêm ta ngủ, thừa lúc Lương-tâm ngủ mê, Chiêm-bao hiện ra cho ta lấy người con gái đẹp, và tha hồ khoái-lạc với người ấy : đó là tội-lỗi thắng lại đạo-đức, hay là Chiêm-bao là ông Ác lén làm những chuyện mà Lương-Tâm là ông Thiện không cho làm.

Như chuyện mình nằm chiêm bao trúng số độc-đắc, có thể giảng theo thuyết của Lucretius, nhà Triết-học La-tinh, như trên : ban ngày mình ham thích trúng số độc-đắc nhưng không được. Thị ban đêm, thừa lúc tinh-thần của mình ngủ mê, ông Thần Chiêm-

bao lên về đêm đến cho mình về số độc-đắc an-ủi mình.

Nói một cách khác thí dụ như thấy một cô gái đẹp, anh muốn lấy cô ấy mà không được, vì lương tâm của anh không cho, hay vì Mình mếu-mão không chịu. Nhưng anh không vội thất-vọng. Vì anh đợi đến ban đêm, lúc mình ngủ say, và Lương-tâm của anh cũng mê ngủ, thì Chiêm bao sẽ dẫn cô gái đẹp kia đến với anh, để « an-ủi » anh, cho anh được tự-do thỏa-mản cả thèm muốn mà ban ngày anh không được hưởng.

Bà Tú nghe đến đây liền đưa hai ngón tay vót nhọn của bà, ngắt khẽ vào đùi ông Tú. Ông Tú la :

— Áy ! Đau, Mình !

— Ai biếu Mình đang nói chuyện Chiêm-bao cho em nghe rồi mình lại xen chuyện cô con gái vào ?

— Anh giảng - thuyết Chiêm-bao của Lucrèce cho mà nghe, chó bộ !

Ông Tú vùng-vằng đứng dậy :
— Thôi, Anh không thèm giảng nữa đâu !

Bà Tú lật-đật năn-nỉ chồng, vì mỗi khi ông Tú giận-dỗi là

bà Tú vội vàng mon-trốn ông và o-bé ông. Bà kéo ông nằm xuống, bà hôn chỗ bà ngắt lúc nãy, để đến lại, rồi dỗ ngọt ông ;

— Mình nói tiếp chuyện chiêm bao cho em nghe đi, Mình ! Mình nói các chuyện chiêm bao trong lịch sử đi.

Ông Tú hết giận, ngoan ngoãn chiều vợ :

— Trong lịch sử, nhiều chuyện chiêm bao kỳ thú lắm, Ai đã đọc sử của Đế Quốc La mã đều nhớ chuyện vị Hoàng đế độc tài SYL-LA, một đêm nằm mê thấy Nữ Thần Parques gọi ông về cõi chết. Tinh dậy, vua kè điềm báo mộng cho các triều thần nghe, rồi truyền đem giấy bút cho vua viết lời di-chúc. Viết di chúc xong, đêm ấy ông bị một cơn sốt rét kinh-khủng và sáng hôm sau ông chết thật. Hoàng đế độc tài JULIUS CÉ-SAR bị ám sát cũng được điềm báo mộng cho vợ là Hoàng-hậu CALPURNIA biết trước một ngày. Hoàng-hậu MARIE DE MÉDICIS của Pháp nằm mê thấy chồng là Vua HENRI IV bị ám sát, quả nhiên cuộc ám-sát xảy ra ngày hôm sau. Nhà sử-học có danh tiếng của Hy-Lạp là PLUTARQUE, có kè chuyện : « Simonide đi đường gặp một xác chết bỏ bên lề đường. Ông thấy tội-nghiệp, liền mượn cuốc đào lỗ chôn giùm. Sáng hôm sau, ông định lên tàu thủy đi Ai-cập. Đêm ấy, ông nằm Chiêm-bao thấy xác chết hiện hồn về xin ông sáng hôm sau đừng lên tàu, để đi chuyến khác. Ông nghe lời theo giấc Chiêm-bao và hoãn cuộc hành trình. Hai ngày sau ông được tin chiếc tàu kia bị chìm giữa biển », Phó-Vương DE SAINT RÉMY cai-trị đảo SARDAIGNE, gần nước Ý, một đêm nằm chiêm-bao thấy bình dịch-tả ngoại quốc truyền nhập vào đảo. Sáng hôm sau quả nhiên có một chiếc tàu buôn Ấn-dộ định ghé Sardaigne. Ông vội-vàng truyền lệnh đuổi chiếc tàu đi ngay, cấm vô bến. Chiếc tàu phải túc-khắc trực-chỉ sang Marseilles. Hôm sau hải-cảng Marseilles bị bình dịch-tả, có hàng ngàn người chết, do chiếc tàu buôn Ấn-dộ « nhập-cảng » vào mấy người hành-khách đầu-bịnh dịch-tả dưới tàu... Bây giờ anh kè cho Mình nghe giấc Chiêm-bao của NAPOLEON... Đêm 3 tháng Nivôse Pháp-quốc Cộng-Hòa năm thứ IX, tức là 24 - 12 - 1800, Napoléon ngồi trong xe song-mã đến xem hát

tại rạp Opéra. Vì ban ngày Ông làm việc nhiều quá, và tiếp khách đông quá nên lúc ngồi xe ông thiu-thiu ngủ. Ông liền thấy một điểm Chiêm-bao ông đang cầm quân đánh trận trên một chiến-trường Ý, gần đèo Tagliamento. Ông nghe rõ ràng tiếng súng đại bác bắn ầm ầm. Bỗng có tiếng kêu ông : « Bệ-Hạ bị một trái phá ! » Rồi kế tiếp là một tiếng nổ rền trời ngay cạnh ông. Ông dứt mình tinh giấc, ngồi né qua một bên xe thì quả nhiên một phút sau đó một trái mìn nổ ngay cạnh, bánh xe song-mã của ông, do một kẻ định mưu sát ông lúc xe vừa quẹo ra đường Saint-Nicose. Napoléon thoát chết nhờ điểm Chiêm-bao trên xe song-mã, trước đó một phút mà thôi !

— Những chuyện chiêm-bao lả-lùng ấy có thật, hả Minh ?

— Sao lại không có. Chờ Minh tướng anh bịa đặt ra à ? Minh lại tủ sách, kiểm quyền *Histoires Napoléoniennes* của Frédéric Masson ra mà đọc. Và đây, là bài thơ bốn câu của Thi-sĩ VOLTAIRE làm trong giấc chiêm-bao...

— Chiêm-bao mà làm thơ ?
— Thế mới là tuyệt ! Theo

chính lời của Voltaire thuật lại thì hôm ấy một người bạn cũng làm thơ như ông, đến nhà chơi, đọc cho ông nghe một bài thơ hay lắm. Tối ông ngủ, nằm chiêm-bao thấy ông làm bài thơ đề khen người bạn, như sau đây :

*Mon cher Touron, que tu m'enchantes,
Par la douceur de tes accents !
Que tes vers sont doux et coulants,
Tu les fais comme tu les chantes !*

Thi-sĩ Voltaire dứt mình tĩnh dậy, nhớ lại rõ bài thơ của mình làm trong giấc chiêm-bao, vội vàng lấy bút chép liền trên giấy. Bài thơ này, trong quyển « Nhật-Ký » của bà DE STAËL, Nữ-sĩ và là bạn thân của Voltaire, cũng có chép với mấy lời thuật lại của Thi-sĩ.

— Minh giảng bốn câu thơ đó cho em nghe đi !
*Touron, bạn khéo mê hồn ta,
Êm đju lời thơ, địu
thuyết tha !
Lưu-loát mỗi văn và mỗi chữ,
Ru-dương như khúc diêm-*
tinh ca !

— Bà Tú thích quá, hôn trên môi ông Tú ngon lành, rồi âu-yếm nhìn ông :

— Em ghét cái miệng của Minh quá.

Bỗng có tiếng gỗ cửa phòng khách. Ông Tú cười :

— Ông Thần-Tài của Minh đã đến gỗ cửa nhà ta đó !

Bà Tú cười khúc-khích. Ông Tú túm-tím :

— Minh ra mở cửa đến ông Tiên nhảy dù của Minh đến đó. Đề cho anh ngủ một tí. Nếu

có điểm chiêm-bao gì thì anh sẽ kể cho mà nghe.

— Nhưng mình phải hứa với em là Chúa-nhật sau Minh nói tiếp chuyện Chiêm-bao cho em nghe cơ ! Chuyện Chiêm-bao trong lịch-sử Văn-chương, và khoa học nữa nhé ?

— Hứa rồi.

— Chồng em ngoan lắm ! Thôi, Minh ngủ đi !

Bà Tú hôn chồng, rồi đứng dậy ra phòng khách. Ông Tú đã nhắm mắt ngay khò khò...



* TRÊN XE TAXI

Một hôm Đại tướng Clark (Mỹ) mặc thường phục, thuê xe taxi dạo phố. Tài xế taxi chạy nhanh quá, đèn đỏ lở trớn vượt qua luôn. Cảnh-sát huýt còi. Xe ngừng. Cảnh-sát đến gần, xứng xộ với tài xế :

— Nè, liệu hồn nhé ! Chú mày mù hay sao không thấy đèn đỏ ? Đưa giấy béc-mi ra coi !

Cảnh-sát ngó khách ngồi trong xe, vội vàng chào :

— Xin chào đại tướng Clark.

Rồi quay lại tài xế, anh bảo :

— Thôi, khỏi phải trình giấy. May phúc chú mày vì có Đại tướng Clark ngồi trong xe nên tôi tha cho chú mày lần này, nhưng lần sau sẽ phạt gấp bội, biết chưa ?

Tài xế taxi mừng quỳnh đẹp ga cho xe chạy, rồi quay lại cười với người khách lị mà y không biết là ai :

— Cảnh-sát tướng ông là Đại tướng Clark thiệt chớ ! Bộ ông giống Đại tướng Clark lắm sao ?

Rồi anh ta cười hả hả, không ngờ ông khách lị chính là Đại tướng Clark.

Lê-công-Thịnh (Dakao)
(Theo báo Life)



LÂY CÒ VỢ ĐẸP

* GIA-HƯNG-BẠC



Gần đây, nhà bác
Hai Trí ở xóm nhà
thờ bỗng nhiên
tưng bừng nhộn
nhịp lạ !

Chiều chiều, cơm nước xong,
trai trong xóm không hẹn mà lại
gặp nhau tại nhà bác để tán tỉnh,
vui cười sau một ngày mệt nhọc
vì công việc đồng áng. Nhưng,
nhà bác Hai đâu phải là một
phòng trà thất hoặc một gian hàng
giải trí lành mạnh... thì có những
gì để mua vui ? Thế mà họ vẫn
đến đều đặn và xem thường sòng
sâu, đồng rộng ; những trò lục
của thiên nhiên.

Hầu hết những người đến nhà
bác Hai là đàn ông góa vợ, đàn
ông có vợ mà lại còn.. hão ngọt
và con trai chưa vợ. Họ đến nhà
bác để xem con gái của bác vừa
ở chợ về.

Thêu, con gái thứ của bác
Hai tuy sanh trưởng ở đồng quê
và thuở bé cũng hái rau, bắt ốc,
móng tay móng chân đóng phèn
vàng lườm. Nhưng lớn lên bác
cho nàng theo người bà con ở
chợ và sau đó nàng có chồng Sĩ
quân trong quân đội L.H.P. Vợ
chồng ăn ở với nhau vừa được
ba con thì chàng tử trận. Ít lâu
sau nàng lại tái giá làm lê cho
một ông Sĩ quan khác và kết quả
của mối tình vụng trộm đó, nàng
đã sanh thêm được một đứa con
nữa song chẳng bao lâu đứa bé
ấy lại sảy đi.

Mà không. Đứa bé ấy sảy đi
không phải là duyên cớ để cho
keo rá, hồ tan, chấm dứt cái kiếp
lấy chồng chung của Thêu, mà
là vì bà vợ chính thức của ông
Quan đó ghen dữ quá, cho nên
một hôm nàng bỏ ông, lặng lẽ bé
ba con riêng trở về nhà cha ruột
đùm đậu may vá để nuôi miệng
và nuôi con. Và dù là gái bốn
con chó giờ đây nhan sắc của
nàng cũng được biết bao đòn ông
con trai trong xóm Nhà thờ
thêm... nhiều nước miếng !

Họ đua nhau đến nhà bác Hai
để khoe cái bộ đồ py-da-ma bằng
vải chăn-dầm đen láng mướt, để
khoe cái đầu rẽ bảy ba thẳng bằng
trát ruột bò-ri giǎn-tin hoặc
khoe tiếng nói giọng cười duyên-
dáng hẫu được người đẹp chú ý.

Một cái liếc mắt, một cái mỉm
cười của Thêu cũng làm cho họ
nở phồng cái lỗ mũi !

Trong số người đến đây để
đua tài, tranh sắc, có một chàng
thanh niên nông dân tuổi
vừa đôi mươi, hiền lành vắn-võ,
tỏ ra si tình người góa phụ trẻ
đẹp kia đúng bực, chàng ta tên
là Năm.

Ngoài việc chải đầu gò gầm,
đánh quần đánh áo, đến «lấy-le»
với Thêu mười bửa không tôi
một, Năm còn chứng minh cái
lòng ái mộ vô biên của chàng
bằng cách xả thân giúp đỡ người
quá-phụ bất cứ công việc gì dù
khó khăn, nặng nhọc. Nhưng dù
nặng tình như vậy chứ chàng
tuyệt nhiên không dám hé môi nói
với Thêu một lời nào cả ! Riêng
Thêu nàng cũng vẫn dã biết lòng
chàng qua kinh nghiệm cuộc đời
lớn tuổi của mình song nàng chỉ
thỉnh thoảng nhoèn miệng cười
với chàng thôi.

Những người đòn ông lớn tuổi
đã có vợ con, dã hiểu biết qua
vấn đề tình ái họ nhìn Năm bằng
đôi mắt vừa thương hại, vừa hóm
hỉnh.

Họ khác hơn Năm ở chỗ họ
đẹn - dĩ, phong túng hơn, họ dám
đường hoàng bắt chuyện với Thêu,
họ có thể tỏ tình với nàng một
cách đột ngột mà không ngượng
miệng, nhưng họ không thè hả
mình dù làm công không cho nàng
mặc dù trong thâm tâm họ cũng
muốn chỉnh phục quả tim của
nàng.

Đối với Năm, sự vụng về,
non nớt của chàng là một cái dẽ

tài để cho họ làm duyên trước mặt người đẹp. Họ hỏi chàng :

— Năm à ! Giả tỳ mày thương cõi đó, mày muốn cho cõi biết là mày đã thương cõi thì mày làm sao ?

Năm bối rối lắc đầu :

— Hồng biết à !

Họ cười ầm lên trước lời thành thật ấy, và khi dứt tiếng cười, một người trong bọn họ bỗng hỏi kẽ vừa vắn nạn Năm :

— Thị làm sao hở anh Chín ?

— Thị ban đầu mình nói xa... sau đó mình lại nói gần gần...

— Nói xa xa là nói làm sao ?

— Là mình hỏi cõi : Chẳng biết bây giờ bên Tàu ... chệc ăn cháo chưa há ?

— Còn nói gần gần ?

— Là mình nói ; Cô ơi ! cho tôi ... hôn một cái !

Năm cũng cười, nhưng chàng cười có vẻ ngượng ngiu, bén lèn, vì chàng vừa chợt hiểu là họ đã... xỏ khéo chàng. Trong khi đó, bọn họ cười ồ lên muốn bẽ cái nhà, cười lăn cười lộn và càng trông thấy cái vẻ ngây-ngô của Năm, họ lại càng cười, cả Thêu nàng cũng bật cười thành tiếng khiến cái thằng cha vừa nói lên câu chuyện khôi hài trên nở gan nở ruột quá xá !

Nhưng họ làm sao biết được tuy là Thêu cười khi nghe qua câu chuyện khôi hài ngộ nghĩnh đó song cái cười của nàng chẳng phải để tán thưởng sự duyên dáng dễ yêu của họ mà trái lại nếu ai tinh ý sẽ nhận thấy qua đôi mắt của Thêu, nàng vừa nhìn gã thanh niên có dáng điệu lơ-lơ đó với vẻ mến yêu và thương xót !

Có lẽ nàng đã nhận được sự tàn nhẫn của những người đàn ông lớn tuổi đối với chàng con trai còn trinh bạch như trang giấy trắng.

Bản chất thơ ngây, lành-mạnh của Năm đâu phải là một sự xấu xa, đâu phải là một việc tội lỗi thì quả là chàng nên cười cợt, mai mỉa, ngược lại phải được yêu thương mới xứng đáng hơn ?

Chàng đã yêu với một tâm hồn giản-dị, một sự rung động chân-thành, không gò bó, trói ép, không mánh khé, thủ đoạn đê lung-lạc, chinh-phục đòn bà con gái.

Với chàng tự-nhiên là trên hết và sự tự-nhiên đó chắc chắn sẽ mang lại nhiều sinh thú đối với những ai đã được chàng chú ý.

Người đòn bà bốn con như nàng, những lời đường mật ngọt

ngào, những cách âu-yếm mon-man, nàng xem đó có khi là mèm, giả-dối, tạm bợ trong chốc-lát của những kẻ rắp tâm ngắt hoa hái nhụy, nâng-niu hun hút cho biết mùi, biết sắc.

Sự so sánh hơn thiệt đó, sự phân tích tình lý đó đã khiến Thêu nghiêng hẳn cảm-tình của nàng về phía người con trai hiền-lành, chơn-chất của xóm Nhà-thờ đang yêu nàng với một tấm lòng tự-nhiên nhưng nhiều thiện thô e áp ! ...



Mùa hạn này, sau mấy ngày liền giúp cất nhà cho Thêu. Một buổi chiều êm đẹp của đồng-quê, khi cửa nhà đã hoàn tất. Thêu sẽ liếc đôi mắt biếc nhìn Năm dường bao vẻ biết ơn, nàng hỏi chàng :

— Cậu Năm, cậu muốn vợ hôn tôi làm mai cho ?

Chàng con trai gật đầu ấp úng :

— M...u...ố...n !

Thêu mỉm cười :

— Tối nay 9 giờ cậu đến đây tôi làm mai cho nhé. Ngộ làm !

— Ai đó ? Ở đâu chí ?

— Thị cứ đến rồi sẽ biết mà !

Đúng hẹn. Năm đến nhà Thêu. Nàng chỉ cho chàng cái mùng phía trước, kín đáo bảo :

— Cậu chun vào đó mà ngủ, chốc nữa tôi làm mai cho.

Nói xong, Thêu quay vào trong dỗ con ngủ bỏ mặc Năm nằm một mình vắt tay lên trán với bao ý-nghĩ pháp-phòng, rộn rã cho việc sắp tới.

Và đêm đó khi ba con dã ngủ yên giấc, bà mai giờ mùng chang chun vô... *



Cái tin Thêu và Năm sắp làm phép Hôn phối được cha sở rao trong ngày Chúa nhật vừa qua đã khiến cho cả xóm Nhà thờ và các xóm lân cận đều chung hứng, chung hứng là không ai dè cái chàng thật thà hiền-hậu thế mà lại tốt số lấy được người vợ đẹp thế, trong lúc bao nhiêu kẻ thèm thường, ước muốn mà không được !

* THỊT CHUỘT VÀ THỊT CHÓ

Con chó hỏi con mèo :

— Thịt chuột hôi rình, sao mày thích ăn thế ?

Mèo hỏi lại chó :

— Thế sao thịt của anh cũng hôi rình mà người ta cũng ăn được ?

HÀO-A (Gò-Vấp)

— THỆN —

Đường về qua ngõ tối
 Em khẽ nắm tay tôi.
 Tôi nhìn em bối rối
 Qua khoé mắt làn mèo
 Vẫn vê tà áo mới
 Em khẽ bảo cùng tôi
 Ước gì đừng chóng tôi
 Nhà của em hay tôi
 Đường về dài mãi-mãi,
 Dài đến tận cuối trời,
 Tôi nhìn em mãi nói
 Vô vẫn một nụ cười.
 Nhưng em chưa biết tôi
 Vẫn nói mãi không thôi
 Em mong ngày tháng tôi
 Em sẽ về cùng tôi
 Chung xây cuộc đời mới,
 Mưu hạnh phúc lứa đôi
 Lâu bền và mãi mãi,
 Đời em và đời tôi
 Được luôn-luôn tiếp nối.
 Em bỗng ngược nhìn tôi
 Thấy tôi nhìn em nói
 Và bâng quơ mỉm cười,
 Như riếu em trong tôi.
 Nhưng tôi vẫn cười hoài
 Khiến em liền giận dỗi,
 Giả bộ ngược nhìn trời.
 Và em thôi chẳng nói,
 Lại chẳng muốn trông tôi.
 Tôi khẽ kéo em tôi,
 Và đặt nhẹ lên môi,
 Những chiếc hôn nồng cháy
 Của tình yêu lứa đôi.
 Em thận thùng bối rối,
 Ngã mình vào tay tôi,
 Và lặng yên không nói...
 Nhưng rung động đồi mới!

KIM-CHUONG (Huế)



★ Phóng sự của NGUYỄN-THU-MINH

L. T. G.— Các nhân vật trong truyện này nếu có trùng tên với quý vị nào, chẳng qua chỉ là tình cờ. Chúng tôi tuyệt nhiên không có ý ám chỉ một ai.

Mong quý độc giả hiểu cho.

(Tiếp theo P. T. số 17)

H OÀNG đang cao hứng định nói thêm, nhưng tôi đã tiếp lời Thành để hòa giải :

— Thôi, đẹp đì, các cậu thật dở hơi ! Không khéo lại lừa trò cười cho Thùy, Dung mà không fark... nữa đấy.

Sự im lặng lại trở về như lúc trước để thường thức cao độ của tiếng đàn, giọng ca của người đàn bà Tàu.

Tôi và Dung lại lườm nhau rất triu mến.

Giữa lúc này, Thái lại thúc nhẹ vào hông tôi, đồng thời kẽ tai nói nhỏ :

— Bạn mình vòi gọi lại để đứa xem thử, trông có vẻ không khó mấy.

Tôi chưa kịp đáp, Dung đã nhanh nhẹn thách đố Thái :

— Anh thi ai ; anh cũng nghĩ xấu cho người ta cả. Anh có chắc rằng dẽ... không ?

Thái liền nhìn ngay vào mặt Dung tỏ vẻ giận dữ :

— Dung nói sao ? Nói lại cho
anh nghe chơi nào !

Thế là tôi lại phải xử huề một
lượt nữa. Nhưng, nói nữa chừng
thì người đàn bà Tàu ngưng hát
và đang tiến đến bàn của chúng
tôi, nở nụ cười duyên mời khách:
— Các ông mua giùm cho em!...

Hoàng cười đùa :

— Không mua... nị thì mua ai.

Người đàn bà Tàu không trả
lời mà chỉ cười ra chiều ngượng
ngùng. Thái nữa đùa nữa thật
hỏi :

— Nị đi bán «dây» không sợ
chồng ghen à ? Mà nị bán có
một thứ này thôi sao ?

Thành châm chú nhìn người
đàn - bà Tàu, tưối cười hỏi :

— Trông nị xinh lắm ! Tôi
mà có người vợ đẹp như nị thì
tôi ghen ghê lắm đấy. À, mà
nị bán một gói này bao nhiêu ?

Người đàn bà lẽ-phép đáp :

— Dạ hai đồng, các thày mua
hộ cho em đi.

Thái được dịp cao hứng :

— Không mua... nị thì mua ai
nữa.

Vừa nói Thái vừa cười
lên ha hả. Nét mặt người
đàn bà hơi cau mày tỏ vẻ khó
chiểu về cử chỉ của Thái nhưng
Thái vẫn phớt tĩnh :

— Nị ngồi xuống đây dùng gì
với chúng tôi cho vui, chốc
nữa tôi sẽ cho nị... tiền ! Nị
bằng lòng chứ ?

Lần này, xem tuồng người

đàn bà Tàu tức giận lắm, ném
đáp với giọng không còn «dễ
thương» như trước :

— Ngô không có giốn a, nếu
không mua giúp cho ngô thì
thôi a.

Câu trả lời của người đàn bà
Tàu khiến chúng tôi nực cười,
quên cả ngượng với những người
xung quanh bởi tiếng «a» kèm ở
sau. Chúng tôi định đùa thêm tí
nữa để người đàn bà Tàu nói
nghe cho vui nhưng sau vì thấy
thái độ có phần không mấy «đẹp»
lại thêm ngại nỗi «cô ả» cho ra
vài câu «mùi» thì nguy to, có nước
chun xuống đất gấp mới được,
nếu không, đậm ra «ê mặt» với
mấy em. Nghĩ vậy, tôi muối đứng
ra khuyên can các bạn về trò
chơi mạo hiểm này, nhưng chưa
kịp nói, Hoàng đã lên tiếng
trước, không kém phần khôi
hài :

— Nị này xấu lắm a, đùa cho
«vui» một tí mà đã xấu rồi a.

Lần sau không có nói chuyện
nữa đâu. Còn tiền kẹo đấy bao
nhieu?

— Ngô không có thích đùa dây,
ngô có chồng rồi a. Bốn đồng hai
gói a.

Thái móc túi lấy tiền ra trả,
người đàn bà Tàu cầm vội lấy
tiền, lặng lẽ bước ra cửa, xem
chứng có vẻ ngượng về câu
chuyện đã xảy ra.

Tôi nhìn theo bóng người đàn
bà và người đàn ông gầy đàn mà
lòng làng làng một nỗi thương

hở. Nhất là nhìn bóng của họ
ngã dài xuống vỉa hè phố «chập
chờn» theo từng bước đi giống
như những bóng ma.

Qua phút vui chơi cao hứng
ấy, chúng tôi mỗi người đều
xen nhẹ một nỗi buồn vô cớ,
không ai nói với ai câu gì nữa
cả, chỉ nhìn nhau trầm ngâm,
suy nghĩ theo từng lần khói
thuốc bay tản vào không gian.

— Thôi, mình liệu trở lại kèo
trê giờ chứ ... các anh.

Lời nói của Dung như có một
mạnh lực đánh tan giây phút
trầm ngâm, buồn tẻ vô cớ này
giữa cuộc vui của chúng tôi, và
như tiếp sức cho Hoàng mở đầu
cuộc vui trở lại :

— Trê thì trê chứ hè gì mà
Dung ngại !

Dung đưa tay vuốt nhẹ sửa
lại mái tóc đáp :

— Em có ngại gì đâu. Em nhắc
kéo sợi các anh quên, bỏ cuộc
nhảy uống.

Tôi im cười đùa :

— Em khéo lo, bộ các anh
không biết sao. Nhưng mà cần
gi. Đi thế này không thú vị hơn
sao ? Hay em lại có «răng-de-
vu» ?

Thùy im mồi làm duyên đáp
thay Dung :

— Dung «răng-de-vu» với anh
chứ ai. Nếu có đã không đi
với các anh như vậy.

Câu chuyện cứ thế mà tán
rộng thêm ra, mỗi người góp
một lời càng tăng phần vui trẻ

hơn bao giờ hết. Mãi gần mười
một giờ, chúng tôi mới tình
chuyện trở lại vũ-trường ở
đường Trần-hưng-Đạo.

Và, chúng tôi vẫn chia nhau
trò chuyện như trước. Dung
vẫn ở bên cạnh tôi, duy chỉ
có Thái là giữ vai xen kẽ với
người này một ít người khác
một ít.

Khung cảnh vũ-trường tối nay
có phần rộn - rip và tương đối
«hiền hậu» hơn bao giờ hết.
Giàn nhạc vẫn trôi đều những
điệu mambo, cha-cha-cha, valse...
hòa với giọng hát khá quyết
ruth của các nàng ca-si tài hoa
son trẻ, có bộ ngực vĩ-dai hấp
dẫn trai tráng «anh hùng» rom.

Tôi mãi suy nghĩ tìm nguyên
do của sự «hiền hậu» tối nay,
bỗng Dung đưa tay vỗ nhẹ lêu
lung tôi đầy gợi cảm và khẽ nói :

— Anh với em ra nhảy bản
tango này đi anh, mình ngồi nay
giờ rồi.

Không kịp nghĩ ngợi tôi gật
đại nên buộc lòng phải đứng dậy
ra nhảy với nàng, mặc dầu tôi
không thấy thích thú tí nào cả.
Trong lúc nhảy, nhất là khi ánh
đèn đổi màu đỏ sâm-sâm tối,
mới dễ cảm, dễ nhận rõ lối nhảy
của nàng là cả một «nghệ thuật».
Và cũng do đó mà sự chán nản
của tôi cũng đều tan biến theo.
Xong bản tango, tôi nhường lại
cho Thái nhảy với nàng, để về
chỗ ngồi mà suy nghiệm thêm
một bước đi vào cuộc đời, giữa

chốn ăn chơi khét tiếng ở mảnh đất này.

Càng nhìn mọi người quay cuồng theo nhịp điệu mà buồn, mà thương hại cho chính thân mình đã dám bước những bước mạo hiểm từ trước đến nay.

Có tiếng Hoàng hỏi nho nhỏ :

— Chúng mình chơi độ nửa giờ nữa rồi « chuồn », cậu nghĩ sao, đồng ý chứ ? Về nhà tán phết còn vui hơn, mình hơi chán không khí ở đây rồi cậu à.

Phải công nhận rằng, đây là lần đầu tiên, từ ngày lăn mình vào những chốn đèn xanh, đèn đỏ, đến giờ, Hoàng mới nói đến câu này ! Cái chán của Hoàng phải hiểu thấu triệt ý nghĩa và con người của Hoàng mới được. Đó đó, tôi đã ngạc nhiên không it.

Một điểm thắc mắc càng thêm thắc mắc.

Tôi nhìn Hoàng với con mắt khác thường — con mắt của một thằng bạn chán thành và thông cảm — nói :

— Cậu có chắc là « chán » thật chưa ?

Hoàng đáp vội :

— Sao lại không thật. Cậu hiểu mình nhiều mà ! Lâu nay, chúng mình sống như vậy chỉ vì muốn thỏa mãn cá tính của lớp tuổi, của sự tò mò. Nhưng, bây giờ rõ một phần nào rồi, và nghĩ lại mới hiểu rằng chúng mình vô tình đã làm hỏng cuộc đời mình khá nhiều !

Lời nói của Hoàng đã làm tôi cảm động một phần nào tuy trên thực tế tôi không hoàn toàn đồng ý qua sự phê phán nồng cạn ấy. Tôi nghĩ rằng còn nhiều yếu tố chính khác nữa đã nảy sinh ra cá tính, hoàn cảnh... đã tạo nên một lớp thanh niên như Hoàng, như chúng tôi đang vấp phải trong bao lâu nay... Tôi còn nghĩ nhiều nhiều nữa và định nói ra với Hoàng, nhưng Thái, Dung đã trở lại làm dùt ngang câu chuyện.

Thái nhìn tôi và Hoàng bèn hất hàm hỏi một cách vô tư, chứng tỏ con người chỉ cần biết đến ăn chơi, thỏa mãn, không cần nghĩ ngợi gì đến ngày mai, cuộc sống :

— Hai cậu ra nhảy đi chơi vui. Nga nó đang chờ đấy !

Tôi nhìn sang Nga, néo mắt đứa, Nga cũng cười đáp lại :

— Anh ra nhảy đi ! Ngồi gì mà ngồi mãi thế.

Miệng mòi, tay Nga đã vịn vào vai tôi thúc dục. Bỗng Thành đứng dậy vỗ vai Nga mời cùng ra nhảy ; thay cho Thùy ngồi tiếp chuyện với chúng tôi.

Và dĩ nhiên là những câu chuyện vụn vặt, nửa mùa, không đâu được đem ra bàn cải, tái đọc cho qua thi giờ chờ đợi ánh đèn đêm lịm tắt để làm một công việc rất thường tình của Con Người với đồng tiền !

(Còn nữa)



* GIEO GIÓ GẶT BÃO của BÌNH-NGUYÊN-LỘC

(Nhà xuất-bản Bến-Nghé)

Một quyển tiểu-thuyết dài nói lên nỗi đau-khổ của một cô gái đáng thương bị âm-mưu đưa vào cảnh làm bé mọn trong một gia-đình hiếm có. Với lối kể chuyện duyên dáng hấp dẫn của nhà văn Bình-Nguyễn-Lộc, độc giả cảm thấy vui-vui khi đọc đến trang cuối — Dày 279 trang — giá 58đ.

* Bán Nguyệt-San TÂN-PHONG do BẢO-SƠN chủ trương.
(Tòa-soạn 217, Lê-văn-Duyệt — Sài-gòn)

Giai-phẩm văn-nghệ, ra ngày 1 và 15 mỗi tháng. Với sự cộng tác của các văn thi-sĩ : Nguyễn-Thị-Vinh, Linh-Bảo, Tường Hùng, Duy-Lam, Bình-Nguyễn-Lộc, Vũ-hoàng-Chương, Bàng-bá-Lân, Nhật-Tiến, Phượng-Khanh, Tô-Hoàng-vi...
Số đầu phát hành đúng ngày 20-8-59. Phò-Thông thà-chúc bạn đồng-nghiệp mạnh tiến trên đường phục-vụ Văn-hóa.

* THƠ VỀ MẸ của KHANG-LANG.

Thi phẩm gồm 27 bài, tập hợp các thể thơ tứ-tuyệt, ngũ-ngón, lục-bát, thơ tự-do v.v... Một tập thơ, hay nói đúng hơn đó là những dòng chữ đầy nước mắt của người con bị mất mẹ. Có nhiều nguồn cảm mồi lạ, nhiều bài chứa đựng ý tứ thâm trầm. Bìa trinh bày mỹ-thuật — Dày 49 trang.

* NHỮNG CÁNH THƯ HÈ (Lettres de mon moulin).

Nguyên văn của Alphonse Daudet, do Lưu-Băng dịch.

Loại sách song ngữ (Pháp và Việt văn). Một tác phẩm che-

học-sinh trong các trường trung-học. Lời dịch lưu-loát —
Sách dày 95 trang. Giá 20 đồng.

* Giai phẩm TIN-YÊU, chủ trương biên tập Việt-Kim và
Hoài-Nguyễn.

Giai phẩm xuất-bản không định kỳ, do ủy ban văn-hóa Ty
Thông-Tin Đà-Nẵng ấn-hành. Với sự cộng-tác của các văn
nghệ-sĩ ở Đà-Nẵng. Số đầu phát-hành vào trung tuần tháng
7 năm 1959. Giá mỗi số 8 đồng. Nhiều bài có giá-trị.

* BƯỚM LẠC RỪNG XUÂN (thơ) của Nguyễn-xuân-Tú và
Hà-li-Hải. (Nguyễn-Hà xuất-bản)

Thi phẩm gồm 21 bài với những lời thơ êm đềm chải
chuốt — In đẹp — Dày 35 trang



* DANH-NGÔN

Những tình yêu đầu tiên cũng như những cái răng non : nếu nó
đau, nó không đau-lâu.

(Les premières amours sont comme les premières dents. Elles ne
font pas souffrir longtemps).

SIMONE

Ai tín

Rất đau xót được tin Cụ TRẦN-VĂN-KÉP, Giáo-học
hưu-trí, là thầy học cũ của tôi, đã từ-tranh ngày 24-7-1959 tại
Vĩnh-Điện Quảng-Nam, hưởng thọ được 66 tuổi, tôi xin kính
lời phán-uru cùng cụ Bà và tang-quyến, và xin thành tâm cầu
nguyện cho Vong Linh Thầy được an vui nơi cõi Thọ.

Ai niệm :
NGUYỄN-VŨ



Nhưng Thành đã mắng át
Chín Miên :

— Cậu tàn nhẫn lắm. Cái tư
cách con người cậu là khêu
gợi thêm sự đau khổ nơi lòng
kẻ khác à ? Xin cậu bước
ngay đi cho !

Chín Miên tức giận hầm hầm
bước xuống đò, đi thẳng. Tôi
vin vai người bạn gái và buông
ra những tiếng nắc nở :

— Chị ơi tôi khổ lắm !..

Thành bảo tôi :

— Phải cố thắng lấy lòng, dù
bây giờ có than khóc chí mấy
thì sự đã rồi. Chị nên đi với
tôi ra tỉnh để hỏi thăm lại mọi
việc cho rõ ràng : anh Thành
trong trường hợp nào ? Người
ta lấy eor gì buộc tội anh là
Việt gian ? Lối xử án của Tòa
án Nhân dân ra sao ? Anh ấy
có hy vọng gì minh oan được
không ? Chừng ấy, mình mới
liệu được, chứ với gì đã tin
ngay lời nói của Chín Miên.

Tôi vội vã sửa soạn ra chợ
Rạch-giá, nhưng gấp may, liền
đó có đò đưa anh Ka-vang và
anh Thủc vào. Nhìn nét mặt
quan trọng của hai anh, tôi
biết ngay tin dữ khi này là thật,
vội hỏi :

— Chuyện gì đã xảy ra vậy,
hở hai anh ?

Thức đưa mắt nhìn bạn đang
ngần ngừ và bảo :

— Chị cũng nghe tin rồi ?

— Phải, anh Thành có sao
không ?

— Thanh với bốn người nữa là : Tám Long, anh của anh ấy, và các anh Lê Hiên, Kim, Điều, đã bị quốc gia tự vệ cuộc đua về Sóc-trăng rồi. Nói cho đúng, đây là một cuộc bắt lén mà người ta đã tổ chức sẵn từ trước.

— Ừa, sao lạ vậy ? — Thanh hỏi chen vào.

— Phải, họ đã bắt lén anh Thanh ngay trong khi các đoàn thể bỏ thăm bău người Phó chủ tịch tỉnh bộ Việt-minh. Bọn của anh Tiếng biết ngay ai sẽ được ném dã lùa Thanh lên xe mà chở đi. Chúng cho một người bạn xưa của Thanh là Cấn, con của Tư Dụng là một điền chủ quen lén với gia đình ông bác sĩ, đến mời Thanh đi hội nghị. Thanh tin bạn và bị Cấn chở ngay về trụ sở quốc gia tự vệ cuộc. Nơi đây, người ta liền giải Thanh và bốn bạn về ngay Sóc-trăng. Sau đó, Ủy ban Nhân dân đóng ở Minh Lương hay tin được, tức thời cho trung đội vũ trang ra chặn bắt chiếc xe kia lại. Nhưng xe kia đã chạy lướt qua rồi... Anh Luận, chủ tịch Ủy ban Nhân dân gọi giày nói về chợ Rạch-giá trách anh Tiếng, chủ tịch Ủy ban kháng chiến đã làm việc sai nguyên tắc. Anh Tiếng chối là vừa mới hay được rằng mấy người bắt anh Thanh là nhân viên đặc vụ của Thanh - tra Quân sự Miền Tây...

— Họ làm việc gì kỳ cục vậy ?

Dù là ai chẳng nữa mà muốn bắt người cũng phải cho nhà cầm quyền sở tại hay chứ ?

— Còn nhiều chuyện nói ra đau lòng lắm, thí dụ như Thanh tra Quận sự Miền Tây đã chia súng vào chủ tịch Ủy ban Nhân dân để vơ vét tất cả vàng của tuần-lễ vàng...

Tôi liền hỏi thêm :

— Nhưng người ta buộc tội anh Thanh như thế nào ?

— Có ý làm phản. Ông trù vú khí để chống lại chính phủ. Người ta bắt thinh linh đến tuột khì giới của đoàn Cảnh-tử, bắt giam nhiều cán bộ nơi khám Rạch-giá, và lục xét trụ sở từ tung. May là chúng tôi đi công tác nửa đường, được tin cho hay nên quay trở vào đây.

Tôi thở ra, ngao ngán cho số phận của các anh :

— Ngày hai anh định làm gì ?

— Một mặt chúng tôi di Sóc-trăng dò hỏi tình hình của các anh bị bắt bên ấy, một mặt nữa lén về chợ Rạch-giá nghe ngóng tin tức của đoàn. Ngày chí đã được tin rồi, chúng tôi phải đi liền.

— Hai anh thường gởi tin cho tôi nha...

Ka-vang và Thúc gật đầu và nói :

— Điều ấy chị khỏi dặn, và chúng tôi xin đặt ngay trạm liên lạc ở đây.

Hai anh đã đi rồi đến chiều thì những người làng tôi đã già nhập đoàn anh Thanh, lục đục trở về. Chúng tôi đón hỏi tin và được họ cho biết :

— Ủy ban Kháng chiến cử người chỉ huy mới để thay thế anh Thanh, và có hứa hẹn sẽ cấp phát cho đoàn viên những áo quần, tiền bạc, vỏ khí hàn hòi. Mấy chị phụ nữ liền hỏi : « Anh Thanh đã dạy chúng tôi đủ cách đánh du kích rồi như còn thiếu một cách lừa dối cho người ta đi hội nghị để bắt cóc mà thôi. Có lẽ anh sẽ chỉ biếu cho điều ấy chứ ? »

Nghe mấy anh nói vậy, chúng tôi liền hỏi tiếp :

— Ngày ai chỉ huy đoàn Cảnh-tử ?

— Đoàn tự ý giải tán. Người ta đã làm khi coi thường uy tín của một người, và việc bắt lén anh Thanh tuy coi nhỏ nhưng ảnh hưởng rất nặng. Người ta tưởng có thể đem tiền bạc, lợi lộc ra để mua chuộc chúng tôi, nhưng không phải thế, chúng tôi muốn phụng sự cho Đất Nước và Dân Tộc chứ chẳng đầu lụy một cá nhân hay bè phái nào. Anh Thanh không bà con cát ruột gì với chúng tôi, và chúng tôi sống với anh một cách hết sức đậm đặc, thế mà chúng tôi mến phục anh ấy vì biết rõ anh không vì hư danh, tư lợi mà là thật tâm tranh đấu cho lẽ phải

và cho chính nghĩa. Chúng tôi rất buồn lòng phải giải tán đoàn, mỗi người đi riêng rẽ mỗi nơi. Nhưng nếu anh Thanh được trở về và kêu gọi lại thì dù ở xa xôi mấy chúng tôi cũng lại tụ về đủ mặt.

Trong những lúc đau khổ như thế này mà được những lời nói chí tình ấy, tôi cũng thấy trong lòng có nhiều sự phấn khởi. Không biết giờ đây Thanh ra làm sao ? Có bị người ta hành hạ tàn nhẫn không ? Cơm ăn có đủ no, đêm nằm có đỡ lạnh không ? Người ta sẽ xử anh thế nào ? Bao giờ thì anh lại được thả về ?

Càng nghĩ đến anh, trong lòng tôi càng bức rúc, bồn chồn không yên như chính mình đã bị lâm vào cảnh khó. Nhiều khi tôi ngưng làm việc, đưa mắt buồn nhìn đăm đăm về khoảng xa, lòng cảm thấy trống rỗng và uể oải không cùng...

Lúc đó, Thanh bảo đưa cùng tôi để cốt cho tôi khuây khỏa :

— Nhớ gì đấy, lại nhớ người ở Sóc-trăng nữa à ?

Hạnh họa đưa theo :

— Đây cách Sóc-trăng cũng chỉ nửa ngày xe, nhưng thật là thiên sơn vạn hãi, kể dừng bên này trông sang, người dừng phía đó nhìn lại, tuy không thấy bóng nhau chừ chắc nghe được tiếng đập cửa đôi tim non cùng nhau hòa hợp.

Dung lại nói :

— Tại sao người ta đem ảnh đi xa như vậy để chị Tư phải khổ lòng ? Theo em nghĩ nếu người ta giữ ảnh ở Giồng-riềng dày đẽ cho chị Tư ngày hai buổi đội nón lá, xách gà-men cơm đi thăm ảnh thì chỉ còn cảm ơn họ nữa !

— Tại sao phải cảm ơn chứ ? — Hạnh hỏi móc.

— Vì anh chị mới được dịp tỏ tình nhau...

Tôi vội cười xòa và phát nhẹ vào vai Dung :

— Ai mà nhớ ai đâu, em khéo nói vậy ! Chị mắc dòm coi ai đi bên sông kia.

Thánh cười :

— Nhớ hay không cũng chẳng hại gì, nhưng đừng ra vẻ rầu thùi ruột như vậy kém sắc đi rồi chứng ảnh về ảnh chê thì khổ hơn nữa...

Cách ít lâu có người ở Sóc-trăng về cho tôi hay các anh bị giam tại khám đường ở tỉnh-ly. Bị giam ở khám túc là đã khỏi vòng điều tra của Quốc-gia tự-vệ cuộc. Mỗi tuần đều có Ủy-ban Điều-trá vào khám xem xét nếp sống của các phạm nhân và chấp nhận đơn khiếu nại. Anh Thành đã mấy lần xin Ủy-ban đưa gấp vụ của anh ra Tòa.

Tôi vội hỏi người liên lạc nọ :

— Tòa án Nhân dân ở đây xử gắt lắm không ?

— Không, tòa xử công bình. Đó là nhờ trong số ba Ủy-

viên quyết định, có ông cha Phiên rất tận tâm bênh vực cho những kẻ mà Chánh-phủ không đủ yếu-tố để buộc tội.

— Vậy thì các anh chắc sẽ được tha ?

— Cũng là may rủi, vì khám đường thấy những ai nguy-hiểm thì tụ ý thuyền chuyền xuống Cà-mau, mà người ra đi ít ai còn sống trở về, chứ không đợi hồ sơ của họ được gửi qua tòa.

Lại thêm một mối gieo nương vào cõi lòng đang ngắn ngang trâm mối tơ vò của tôi. Đã nhiều đêm, tôi âm thầm nhớ về số kiếp lận đận của người bạn hứa hòn vừa quen biết, và luôn thè khóc cho duyên phận không may phải lỡ-làng của tôi..

Bèm thôn quê buồn ảo nảo, Gió lạnh thổi lê thê ngoài hiên vắng. Lòng tôi rơi bởi như những cánh lá khô rơi rẩy rụng... Bên ngoài và cả trong tôi, hoang vu lạnh lùng !...

Ôi, nếu Thanh không về nữa ? Còn đau khổ nhất đời nào hơn là chưa được yêu mà tình yêu đã chết ? Chưa lấy chồng đã vội góa chồng ? Hoa xuân chưa nở một ngày mà nụ hồng đã héo tàn trong nắng ủa !...

Một trót băng giá len vào trong chăn ấm làm tái tê cả tim hồn tôi. Tôi chỉ biết gục mặt xuống gối khóc thật nhiều... thật nhiều đến không còn nước mắt nữa đẽ cho với bớt cơn sầu mỗi lúc lại tràn trong tôi...

Nửa tháng sau, nhiều ghe tản cư ở Cần-thơ, Sóc-trăng, Bạc liêu lắp nắp kéo qua vùng tôi. Người ta đồn đến một sự đồ bộ sắp tới của Pháp quân trên các tỉnh ấy. Tình hình càng ngày càng khẩn trương. Hai mươi mốt tỉnh Miền-Nam nước Việt đã bị chiếm hầu hết và dám-ba tỉnh còn lại đang bị hăm dọa nặng nề.

Tôi càng lo sợ cho số mạng của Thanh hơn nữa. Tình thế khẩn trương bao nhiêu thì có nguy đến gần cho Thanh và các bạn bấy nhiêu. Trong lúc hối hả trước một viễn ảnh tối đen, tòa có dù sáng suốt nghe những lời biện bạch của các anh không ?

Nhân mạng con người không còn nghĩa lý gì trước một sự hắn thù cần phải trả rũa cho nhau. Tuy bắn giết đồng bào vô tội ở khắp các vùng chúng bố ráp, thì đối phó lại, Quốc-gia tự vệ cuộc cứ đỗ trút căm thù ấy vào đầu những người đã bị họ liệt vào hạng phản động. Không cần tòa án, không cần luật pháp, tiếng nói của sức mạnh và của súng đạn đã lấn áp lý trí cũng như tình cảm.

Sự oan ức của con người không còn thành vấn đề nữa, người ta tàn sát nhau với một yên tâm là đã làm một việc phải ; thà chết oan chín mạng còn hơn thả lầm một người.

Tôi hằng ngày vẫn nghe ngóng những tin tức từ Sóc-trăng đưa đến. Linh tản cư đã ban hành bên ấy. Châu thành đang chuẩn bị chiến lược vây-ròn không nhà

trống. Các phố xá đều có dựng rom lá trước cửa để chờ vào giờ chót sẽ làm mồi cho những giế lừa có tầm đầu súng.

Tỉnh thành Cần-thơ đã bị chiếm. Đầu kích quân đều rút về các vùng thôn quê, áng ngữ chát chẽ trên những ngã đường về Sóc-trăng và Rạch-giá. Đường bộ bị phá nát, tất cả mọi sự lưu thông đều phải dùng thủy lộ. Các đập cản trên các khúc sông quan trọng được dựng lên với sự tham gia của thanh niên làm việc hăng hái suốt ngày đêm và những trạm kiểm soát được dựng lên cách năm ba trăm thước một chỗ,

Những tin tức hồi hộp tới tấp liền-liền, nhưng những điều tôi muốn biết, muốn hiểu hơn gì hết thi lại tuyệt nhiên chẳng có. Không ai thấu rõ tình cảnh của những người tình nghi chính trị bị bắt về Sóc-trăng đã ra sao ? Có người bảo là bị thủ tiêu hết rồi. Có kẻ lại nói hiện thời họ đang bị quản thúc tại một nơi nào đó ở Cà-mau.

(Còn nữa)

TÌM VIỆC

Học-sinh Pétrus-Ký, đứng đắn, hòa-nhã, đã có Tú-Tài (Toán), muốn xin dạy ở thực hoặc tư-gia từ đệ Tứ trở xuống. Thủ cho Vô-tăng-Thợ, 321, Lý Thái Tổ (Cholon), nhờ chuyền giao cho Hạnh.



(Xem P.T. từ bộ mới số 1)

* Nguyễn-Sire-Mến
VQ-Dq — Huế

- 2756.— Tiếc cây dao vàng đem
cắt cuồn và thảm.
Tiếc hòn son-phương
đem ngâm áo bún.
2757.— Tiếc thay cây quế giữa
rừng,
Đắng cay không ai biết,
ngọt gòn, không ai hay.
2758.— Tiếc tiền mua cá, cá uốn
Mua rau, rau héo, muối
người lững lor.
2759.— Tiếc dồn anh hay chia,
Cho em hỏi thử một lời
Ai dào sông cho cá lôi,
Ai chống trời cho chim bay.

2760.— Tiếng đồn anh hay chia
văn-chương.

Cho em hỏi thử : cỏ trên
đường mây cát.

2761.— Tôi đã biết vợ anh rồi.
Quần - quần tóc trán là
người hay ghen.

2762.— Tốt số láy được chồng
chung,

Lương vua khởi đóng,
áo chồng khởi may.

2763.— Từ khi bước cảng xuồng
thoảng,

Bao nhiêu sóng dọn
thương chặng bấy nhiêu?

2764.— Tôi ở cùng mẹ cùng cha
Mẹ cha nắng giặc như
hoa trên cành.

Bấy giờ tôi ở cùng anh.

Anh tham nhan sắc, anh
danh phụ tôi.

2765.— Từ khi em về làm dâu,
Anh thì dặn trước bảo
sau mọi lời :
Mẹ già dữ lắm em ơi !
Nhịn ăn, nhịn mặc,
nhịn lời mẹ cha ;
Nhịn cho nên cửa nên
nhà
Nên kèo, nên cột, nên
xà tam vông ;
Nhịn cho nên vợ nên
chồng,
Thì em coi sóc lấy trong
cửa nhà.
Đi chợ thì chờ ăn quả,
Đi chợ thì chờ dần dù
ở trưa,
Dẫu ai bảo đợi, bảo chờ,
Thì em nói dỗi con thơ
em về.

2766.— Từ khi ăn phải miếng
trầu

Miệng ăn : môi đỏ, da
sầu dám chiều.

Biết rằng thuốc dẫu
hay là bùa yêu

Làm cho ăn phải nhiều
diều xót xa

Làm cho quên mẹ, quên
cha

Làm cho quên cả đường
ra lối vào

Làm cho quên cả dưới
ao

Quên sóng tắm mát,
quên sao trên trời

Đất bụi mà nem chim
trời,

Ông Tú bà Nguyệt xe
dày, xe dộ nứa vội ra đâu,
Cho nên cá chẳng bén
câu,

Lược chẳng bén đầu,
chỉ chẳng bén kim.

Thương nhau nên phải
đi tìm,
Nhớ nhau có lúc như
chim lạc dàn.

2767.— Tham giàu phụ khó ai
khen,

Dã như con cháu cháu
rang mặt bóng đèn bay vỏ.

2768.— Tháng giêng là tháng ăn
choi,

Tháng hai trồng đậu
trồng khoai trồng cà

Tháng ba thi đậu dã già
Ta đi ta hái về nhà phơi
khô.

Tháng tư đi tâu trâu bò
Để ta săm sáu làm múa
tháng năm

Sóm ngày dem lúa ra
ngâm

Bao giờ mọc mầm ta sẽ
vớt ra

Gánh đi ta ném ruộng ta
Đến khi lên mạ thì ta
nhồ vè

Lấy tiền mướn kẻ cày
thuê

Cấy xong rồi mới trở về
nghỉ ngơi

Cỏ lúa dọn dã sạch rồi,
Nuôi ruộng voi mướn
còn độ một hai.

Ruộng thấp đồng một gác
giai,

Ruộng cao thì phải đóng
hai gác sóng.

Chờ cho lúa có dòng
 dòng
 Bấy giờ ta sẽ trả công
 cho người
 Bao giờ cho đến tháng
 mười
 Ta đem liềm hái ra ngoài
 ruộng ta
 Gặt xong ta hái về nhà
 Phơi khô quạt sạch ấy
 là xong công,
 2769.— Thân em như cái bông
 quỳ
 Ngó thời tốt歹, ngửi
 thì không thơm
 2770.— Thân thơ dưới bóng
 mai già
 Hồi thăm ông Nguyệt
 có nhà hay không?
 2771.— Thấy em đẹp nói đẹp
 cười
 Đẹp người đẹp nết lai
 troi rằng vàng
 Vậy nên anh gởi thơ
 sang
 Tình cờ anh quyết lấy
 nàng mà thôi
 2772.— Theo nhau cho trọn
 đạo trời
 Dẫu mà không chiếu
 trãi tai mà nằm
 2773.— Theo anh cho ấm tấm
 thân
 Khỏi qua non nợ khôi
 lần đèo kia
 2774.— Trước bờ thương kẽ
 ăn dông
 Có chồng thương kẽ
 nằm không một mình
 2775.— Thuyền ngược hay là
 thuyền xuôi

Thuyền về Nam Định
 cho tôi về nhở
 — Con gái chỉ nói ôm ở
 Thuyền anh chát chội
 còn nhở làm sao?
 2776.— Thuyền quyền trốn hỏi
 anh đào
 Chữ tình chữ hiếu chữ
 nào nặng hơn
 2777.— Thường ngày đọc sách
 giảng kinh
 Hiếu trung trọng đạo,
 hơn chung tình dồi ta
 2778.— Thương người khác
 thè thương thận
 Ghét người khác thè
 đồ phán cho người
 2779.— Thương người, người
 chẳng thương ta.
 Muối kia đồ biển mặn
 đà có nơi
 2780.— Thương nhau cõi áo
 cho nhau
 Về nhà mẹ hỏi qua cầu
 gió bay,
 — Tại mẹ may áo rộng
 tay
 Con quên gài nút gió
 bay mất rồi
 2781.— Thương con heo nén
 chi em mới đèo cột chuối
 Bởi con muỗi nén chí
 thiếp phải xô mảng loạn
 Tại vì chàng nén chí
 thiếp bị đòn oan
 Chàng ơi! chàng không
 tinh thiếp đó;
 Thân phụ thiếp đánh
 thiếp dấu lần oan hãy còn
 (Còn nữa)

ĐÁP BẠN

BỐN

PHƯƠNG

* BẠCH-YẾN

* Cô Nguyễn thị Diễm Chi — đường Lê Lợi — Huế

1) Muốn đậu cử nhân trước hết phải có bằng Tú tài toàn phần rồi mới thi vào các trường Đại học.

2) Trong phạm vi nhỏ hẹp của mục này không thể trình bày đầy đủ về hai chế độ Dân chủ và Cộng hòa vì đó là một vấn đề khá dài. Chúng tôi sẽ đề cập đến trong một bài riêng.

3) Thể vận hội là tổ-chức vận động điền kinh chung cả thế giới (quốc tế) Á vận hội là riêng của các dân tộc Á châu.

4) Kinh đô hay Thủ đô cũng thế, kinh đô theo nghĩa xưa là nơi nhà vua đóng đô, ngày nay đã mất ý nghĩa ấy.

* Bạn Trần-d-Trung — Huế

Những bài vở gởi lại tòa báo chỉ viết một mặt giấy để tiện việc ký thuật sắp chữ.

* Bạn Băng — Văn — đường Nguyễn an Ninh — Vũng tàu
 Ông N.V. không có học trường Võ bị Thủ Đức!

* Bạn Quang Trinh — học sinh Kỹ Thuật — Sài Gòn

Không nên lấy bút hiệu của các nhà Văn sĩ thi sĩ khác hiện còn sống, hoặc đã chết,

* Thượng sĩ Bùi Chánh Giáo — k. b. e : 6077

Ông nên làm đơn đến Cơ quan Hành Chánh nào đã cấp thẻ kiểm tra cho ông để xin sửa lại.



★ Cò Thu Văn — Châu Đốc

Jamais : Không bao giờ

Phốt-to-do-lết : Foster Dulles (tên của ngoại trưởng Mỹ và mới từ trần)

A-lé-húp-lănh-xé : allez, húp ! lancez !

★ Bạn Vũ-xuân-Dung — học-sinh Trần-hưng-Đạo — Đà-Lạt

Không thể dựa vào bài «Tiền - xích - Bich» mà giảng nghĩa «Mỹ nhán» là ông vua được. Mỹ nhơn chỉ có nghĩa là người đẹp mà thôi.

★ Bạn T.T.T. — Huế.

Chúng tôi sẽ cho đăng các bài «Học làm người» trong mục xã-giao theo lời yêu cầu của bạn,

★ Bạn Nguyễn-hoàng-Quân — Sinh-viên — Huế.

Thành thực cảm ơn những ý kiến xây dựng của bạn.

★ Bạn P.C.T. — đường Trịnh-minh-Thế — Nha-Trang.

1) Leonardo da Vinci (Léonard de Vinci) : họa-sĩ, điêu-khắc-gia, kỹ-sư, bác học người Ý. Sanh tại Toscane năm 1452, chết năm 1515,

2) Các hiệu-sách Sài-gòn không có bán quyền «Paradise Lost»
3) Các bản nhạc Symphonie danh-tiếng nhất.

Symphonie héroïque, của Beethoven.

Symphonie pastorale, — Beethoven.

Symphonie tragique — Schubert,

Symphonie rhénane — Schumann,

Symphonie fantastique — Berlioz.

Symphonie alpestre, — Richard Strauss.

Symphonie italienne, — Mendelssohn.

Faust - symphonie, — Liszt,

v.v. . . .

4) Chuyện trinh thám The Hound of the Baskervilles rất hay nhưng không thể nói rằng «hay nhất từ trước tới nay.» Điều đó tùy theo sự thường thức của mỗi người.

5) Vài tác phẩm nổi danh của Platon :

Về triết-lý : quyển Apologie de Socrate hay nhất.

Về chính-trị : quyển La République.

Về văn-nghệ : quyển Le Phèdre et le Banquet v.v.,.

6) Bạn cứ gởi các chuyện ngắn ngoại-quốc dịch ra Việt

văn cho chúng tôi xem, sẽ định đoạt sau.

★ Em Trần-thanh-Ngọc — Chặn — Hưng — Quảng-Ngãi.

1) Ông CẦN-CHÁNH trong bài «Vết son trên má tiều-thú» chính là ông NGUYỄN-THÂN ở Phú-Thọ (Quảng-Ngãi.)

2) Tiều-thuyết của Vũ-trọng-Phụng ai cũng có thể xem được.

3) Bài thơ «Strong Roi» của N.V sẽ có trong tập thơ «Hoang Vu» sắp xuất-bản.

★ Bạn Lê-thanh-Nhân — Long-Xuyên.

Giáo-su Bửu-Hội thỉnh thoảng về Sài-gòn, ở số 82, đường Bùi thị Xuân Sài-gòn

★ Bạn Hồ-minh-Đức — T.T.B — Phan-Rí.

Từ trước đến nay các báo chí ngoại-quốc ít nói đến Văn-Chuong - Việt-Nam vì lẽ Việt-ngữ chưa được thông dụng ở ngoại - quốc nên ít có người ngoại quốc dịch ra ngoại ngữ

★ Bạn Nguyễn ngọc Nghinh — học sinh — Huế

1) Vâng, ông N.V chính là tác giả bài tựa cuốn «Phật giáo với Văn minh Âu-Tây» của bác sĩ André Migot.

2) Bạn nên viết thư đến Bộ canh Nông hỏi có lẽ sẽ biết đầy đủ hơn,

★ Em Kim Chương — trường Bán Công — Huế

Vì bạn việc nên chúng tôi tạm gác loại bài ấy một thời gian, Thành thực cảm ơn bạn em,

★ Bạn Lê quoc Toản — Sàigòn

Bạn có thi từ dồi dào, nhưng cần phải chỉnh đốn văn và điệu, chớ làm thơ Đường luật và song thất lục bát mà lạc văn thi không được, Bạn cố gắng sẽ thành công.

★ Bạn Hà văn Phúc — Nha-trang

Người Tây : là người ở Tây Phương sang. Hồi trước dân ta thấy người Pháp ở Tây Phương qua nên gọi là người Tây. Người Pháp : chữ « Pháp » là nói tắt của chữ Pháp lang Sa phiên âm của chữ « France » (Phò rắng sơ) Nói « người Pháp » là đúng theo danh từ hơn,

★ Ông Lê làm Ký — Thốt Nốt

1) Đồng kinh nghĩa thực

Đồng kinh : là tên của kinh đô Hà nội hồi trước, Cũng do đó mà người Pháp gọi Bắc Việt là Tonkin,

Nghĩa thực : là trường dạy làm nghĩa, không lấy học phi

2) Câu ông hỏi đúng là như vậy : « Làm chính trị sai thì hại một nước, làm văn hóa sai thì hại muôn đời »

3) Các bức tranh vui đề « *nụ cười ngoại quốc* » vì các tranh ấy trích trong các báo ngoại quốc.

4) *Phong trào cần vương* là các phong trào tranh đấu làm hậu thuẫn cho vua Hàm Nghi và vua Duy Tân.

5) Hai ông Thạch Lam (Nguyễn tường Lân) và Hoàng Đạo (Nguyễn tường Long) là hai anh em

6) Ông Nhất Linh đậu cử nhân khoa học, song không phải là người đậu cử nhân đầu tiên của nước ta.

7) Quyền « *Dòng nước ngược* » của Tú Mỡ

Em Hà văn Minh — An Giang

Khi nào tập thơ « *Hoang vu* » của ông N.V. xuất bản, chúng tôi sẽ tin cho em hay.

Bạn Khuêng Lam — đường Cô Bắc — Saigon

Xin cảm ơn những ý kiến xây dựng của bạn, Các bài thơ chúng tôi đang xem.

Bạn Hoài Nam — Khánh-Hòa.

Bị bệnh đau tim có thể tập thể dục được, nhưng không nên tập nhiều và tránh những cử động mạnh.

Bạn V.B Đái — Quốc học — Huế.

Bạn cứ gửi bài đến cho chúng tôi xem. Phổ-Thông luôn-luôn khuyến khích những người có thiện chí như bạn.

Ông Huỳnh-văn-Đệ — Phan-Rang.

1) Câu « *Không phải chuồng ngựa của Augias và cũng không cần đến một Hercule để quét dọn với cả một dòng sông lớn* » cần đến số 16, là theo điển tích Hy-Lạp : Vua Augias (xin đọc là Ô-gi-Ass) của xứ Euclide có một chuồng ngựa 3.000 con, mà 30 năm không rửa chuồng, không ai quét dọn được vì phân ngựa chồng chất như núi, sau phải nhờ đến chàng lực sĩ Achille, chàng phải đem cả giòng sông Alphée vào trước và rửa ba chục ngày mới sạch. Chuyện cổ tích đó rất được thông dụng trong văn-chương Âu-Mỹ để nói về những sự cải cách cần kíp và khó khăn.

2) *Tinh thần thiếu máu*: máu dày là dùng nghĩa tượng-trưng cho sức mạnh, và sự linh động. Văn chương quốc tế hiện nay rất thích lối diễn-tả tượng-trưng ấy.

3) Những sơ sót về ấn-loát, mong bạn đọc thông cảm cho vì nhà báo không làm sao sửa cho hết được, và nhiều khi không thể nào đánh chánh kịp.

4) Trang-Tử là học trò LÀO-TỬ sắp lện là KHỒNG-TỬ. nhờ bạn đọc tự sửa giùm.

5) Công Chúa Như Mai trong PHỔ-THÔNG số 14 chính là một cô đầm lai vì mẹ cô là người Pháp.

6) Rất tiếc trong tòa soạn không ai có thời giờ rảnh để được hàn hành biên thư riêng cho ông. *Thân mến chào ông.*

Bạn Trần-anh-Thọ — đường Mai-thúc-Loan — Huế.

1) Chàng thanh-niên chụp hình chung với cụ Huỳnh-thúc-Khang và Cụ Phan-bội-Châu trong Phổ-Thông bộ cũ, là N. V.

2) Thư: là một bức thư, theo chữ THƯ của Hán-tự.

Thơ: là một bài thơ, theo chữ THI Hán-tự.

Hoan-hỷ: là vui mừng.

2) Thượng-Đế: là một danh-từ tượng-trưng một vị chúa tề chung của vạn vật, chứ không có nghĩa là một người có chân tay mắt mũi : Theo Tàu thì đức Thượng-Đế đó là NGỌC-HOÀNG, người Pháp thì gọi là DIEU, người Anh, người Mỹ thì gọi là GOD.

Bạn Nguyễn-Việt — Xuân Lộc.

Viết xong một bản thảo muôn in thành sách phải đánh máy 3 bản để đem kiểm duyệt ở Bộ thông tin; phòng kiểm duyệt sách.

Bạn Văn-thành-Lâm — đường Lê-trung-Đinh — Quảng Ngãi

Bài « Một người Pháp làm vua tại miền rừng núi V.N » đăng trong Phổ-Thông bộ cũ 1953, tài liệu không được đầy đủ vì hoàn-cảnh lúc đó không thuận tiện cho việc kê cùu

Bạn Nguyễn-hữu Yến-Lai — Quảng-Ngãi,

Thành-thực cảm ơn thư bạn. Rất tiếc bài « *Bút ký* » không đăng được. Bạn gửi cho các loại bài khác chưa đựng ý từ dồi dào hơn.

Em Bửu-Đông — học sinh — Huế.

Muốn tặng số PHỔ-THÔNG Thu cho các bạn ở xa, em nên coi kỹ thể lệ đăng ở trang đầu của số này.

- * **Bạn I hạm Quốc Nam — Saigon**
*(Sic) là chữ La tinh, nghĩa là *dùng như thế* (Tiếng Pháp dịch là *Ainsi*, tiếng Anh là *So*). Chữ (*Sic*) chỉ dùng trong hai dấu ngoặc, sau một câu hay một chữ chép đúng y nguyên văn, hay y theo lời nói.*
- * **Em Trần ngọc Nga — đường Hùng Vương — Định tường**
 Thành thực cảm ơn cảm tình của em đối với chị — Rất tiếc chị không có sẵn ảnh để tặng em. Vâng, nếu có dịp đi Định Tường chị sẽ ghé thăm em.
- * **Em Nguyễn văn Học-Xuyên — Qui nhơn**
 Xin cảm ơn những ý kiến xây dựng của em.
- * **Bạn Thương Hà — Pleiku**
 Bạn có thể gửi cho chúng tôi bài khác.
- * **Bạn Bon Vy — Chí Hòa**
 Cô Diệu Huyền không ở thường trực trong tòa soan. Xin bạn gửi bài nói về cái chết của Khái Hưng cho chúng tôi xem.
- * **Một độc giả ở Phong Dinh**
 Rất tiếc chúng tôi không được biết rõ về vụ án của nhà Đạo diễn Tống ngọc Hạp.
- * **Bạn Văn Hà — Nha trang**
 Khi một người nhỏ tuổi được một người lớn tuổi bắt tay, người nhỏ tuổi cũng chỉ bắt một tay và khẽ nghiêng mình với vẻ cung kính mà thôi. Không cần đưa cả hai tay ra.
- * **Bạn Lý văn Tý — đường Nguyễn thiện Thuật — Saigon**
 Chữ Ziên Hồng hay Lê-bá-Kông là những lối viết riêng, có lẽ nhiều người muốn có một lối viết tên riêng biệt nên mới đặt như thế, thật ra trong văn Việt Nam không có mẫu tự Z. Về « i » và « y » bạn nên xem lại Phổ Thông số 13 trang 126 cũng trong mục này,
- * **Bạn Thiện Sinh — Đà Nẵng**
 Bài Nguyễn Huệ hội kiến với La Sơn phu tử rất tiếc bạn gửi trễ đã có bài của bạn Phong Cầm đăng trước rồi. Thành thực cảm ơn.
- * **Ông Kim-Huyền — Bến ngự Huế.**
 Ngày 13-10-1940 DL : 13-9 âm lịch, ngày Kỷ-Sửu, tháng Bính-Tuất, năm Canh-Thìn.
- * **Ngày 23-1-1942 DL : 7-12 âm lịch, ngày Bính-Tý, tháng Tân-Sửu, năm Tân-Tị.**
- * **Ngày 28-1-1945 DL : 15-12 âm-lịch, ngày Đinh-Dậu, tháng Đinh-Sửu năm Giáp thận.**
- * **Ông Lê-hoài-Diên — Tịnh Tâm — Huế**
 Ngày 25-2 âm-lịch năm Ất-Hợi nhằm ngày Thứ sáu 29-3-1935
- * **Ông Nguyễn Xuân-Chi — Phan Rí.**
 Ngày 12-9-1940 nhằm ngày Thứ năm 12-9-1940 DL và ngày 11-8 năm Canh-Thìn, tháng Ất-Dậu, ngày mậu ngọ âm-lịch.
- * **Ông Thái-văn-Thinh — đường Cô-Bắc — Saigon.**
 Ngày 19-3-1940 là ngày 11-2 âm-lịch năm Canh-Thìn, tháng Kỷ-mão, ngày Tân Dậu.
- * **Ông R.L. Viết Diên — đường Nguyễn-công-Trú — Huế.**
 Những năm : Canh-Thìn, Bính-Ngọ, Kỷ-mùi, Đinh-Sửu, Giáp-Tuất, Nhâm-Ngọ và Đinh-Hợi ông hỏi, chúng tôi không hiểu ông muốn biết về năm nào. Thi dù như năm Canh-Thìn, nếu ở thế kỷ XX này thì là năm 1940 DL, nếu ở thế kỷ trước thì là năm 1880 và nếu ở thế kỷ sau thì là năm 2.000.
 Chúng tôi xin trả lời cho ông về thế kỷ này.
- * **Ngày 26-2 âm lịch uám Canh Thìn : Mercredi 3 Avril 1940**
- * **Ngày 5-4 âm lịch năm Bính Ngọ : Samedi 28 Avril 1906**
- * **Ngày 23-1 Kỷ-Vị : Dimanche 23 Février 1919**
- * **Ngày 18-8 năm Đinh Sửu : Mercredi 22 Septembre 1937**
- * **Ngày 18-8 năm Giáp Tuất : Mardi 25 Septembre 1934**
- * **Ngày 2-12 năm Nhâm Ngọ : Jeudi 7 Janvier 1943**
- * **Ngày 1-5 năm Đinh Hợi ; Mardi 19 Juin 1947**
- * **Ông Văn Khuyển — k. b. e. 6.077**
 Ngày 11-11-1937 nhằm ngày mồng 9-10 năm Đinh Sửu, tháng Tân Hợi, ngày Nhâm dần.
- * **Ông Bùi Chánh Giáo — k. b. e. 6077**
 Ngày 15-3 âm lịch năm Bính Tý : Lundi 6-4-1936
 Ngày 25-3 âm lịch năm Bính Thân : Samedi 5-5-1956
- * **Một độc giả — k. b. e. 4735**
 Ngày 12-7-1929 dương lịch nhằm ngày mồng 6-6 năm Kỷ Ty tháng Tân Vị ngày Mậu Ngọ

TRÀ LỜI NGÀY THÁNG ÂM VÀ DƯƠNG LỊCH

- * **Ông Hoài-Lan — k.b.e 4522:**
 Ngày 20 tháng chạp âm-lịch năm Nhâm-Thân tức là ngày

* Ông Trịnh Hữu Ân k. b. c. 4423

Ngày 24-4 âm lịch năm Bình Tý : Samedi 13 Juin 1936

* Bạn Phan minh Tho — Xã Bình Phú - Quận Cai Lậy — Định Tường

Ngày 15-10 âm lịch năm Mậu Ngọ : Lundi 18-11-1918 D.L.

Ngày 16-2 âm lịch năm Tân Tỵ : Jeudi 13-3-1914 D.L.

Ngày 25-9 âm lịch năm Nhâm Ngọ : Mardi 3-11-1942 D.L.

Ngày 23-7 âm lịch năm Canh Dần : Mardi 5-9-1950 D.L.

* Bạn T. T. T. — Huế

1) Ngày 21-1 năm Canh Thìn tức ngày 28-2-1940 D.L ngày Tân Sửu, tháng Mậu Dần, ngày thứ tư (Mercredi)

2) Ngày 7-2-1940 là ngày 30-12 năm Kỷ Mão, tháng Đinh Sửu, ngày Canh Thìn.

* Bạn Trần dinh Trung — Huế,

1) Ngày 7-6-1943 tức là ngày 5-5 âm-lịch, ngày Bình Thành, tháng Mậu Ngọ.

2) Ngày 21-1-1921 là ngày 13 tháng chạp năm Canh Thành, tháng Kỷ Sửu, ngày Giáp Thành.

* Em Lâm gia Khánh — Hội An.

Ngày mồng 9 tháng 5 âm lịch năm Tân Tỵ tức ngày Thứ ba 3-6-1941 Dương lịch.

* Ông Hà văn Thạch — Qui Nhơn

Ngày 7 tháng 5 âm lịch Canh Thìn = Mercredi 12-6-1940

Ngày 9 tháng 10 âm lịch năm Tân Tỵ = Mardi 27-11-1941

Ngày 10 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Ngọ = Mercredi 22-7-1942

Ngày 22 tháng 9 âm lịch năm Ất Hợi = Samedi 19-1-1936

* Ông Ngô đức Vinh — Quảng Trị

— Ngày 2-2 1920 = 13-12 âm lịch năm Kỷ Vi, tháng Đinh Sửu ngày Canh Dần

— Ngày 2-2 1928 = 11-1 âm lịch năm Mậu Thìn, tháng Giáp Dần, ngày Nhâm Thành

— Ngày 2-2-1929 = 29-12 âm lịch năm Mậu Thìn, tháng Ất Sửu, ngày Mậu Dần

* Ông Ngô anh Vũ — đường Triệu Đà Cholon

Ngày 15-2 âm lịch năm Mậu Dần nhằm ngày Thứ tư 16-3-1938 Dương lịch

* Ông Nguyễn quang Huề — Đà Nẵng

Ngày 25-10 âm lịch năm Giáp Tuất nhằm ngày Thứ bảy 1-12-1934.

* Một bạn đọc ở Huế.

Ngày 25-4 âm lịch năm Canh Thìn là ngày Thứ Sáu 31-5-1940 Dương lịch.

NGUYỄN TRIỆU

BẠN ĐỌC VIỆT

* Nỗi lòng của nhà giáo

của ông X... Ty tiểu học — Kiến hòa

1) Theo ông bà ta từ ngày xưa « Yêu con cho voi cho voi », đánh đè dạy dỗ chứ không phải thù oán, hay đánh đè phục thù rửa hận.

2) Lời giáo dục ngày nay, đánh túc là uy hiếp làm cho giảm sự thông minh.

Nhin hai điểm phương pháp giáo dục trên đây, chúng ta phải nhìn nhận lối giáo dục ngày nay có nhiều ưu điểm, tập cho trẻ em có quan niệm rõ ràng về học văn, học có lợi cho bản thân và phung sự cho xú sô về sau.

Nhưng đối với một số các học sinh rất bướng bỉnh, gấp thay để dắt lòn mặt, vô lẽ đối với thầy, nếu thầy viết thơ về nhà kè như không, ít có cha mẹ nào quan tâm đến học văn của con, cho đi học có chừng mà thôi. (Đây là kinh nghiệm của chúng tôi, đã phục vụ các miền quê hẻo lánh)

Một nhà giáo có lương tâm chúc nghiệp, gấp các ông quý tử nay phải làm sao ? không lẽ « mặc kệ chúng bây, tao tốt tháng bợ bạc về trao cho má bầy trẻ đù rồi » thì tương lai của nước Việt-Nam sẽ đi về đâu ?

Nếu cảnh cáo nhiều lần không được, buộc lòng phải trừng phạt, rủi tai đánh có lần thì ông thầy phải nhận đủ chuyện, nào là đánh động phổi, sưng lá lách, gãy sườn v.v.. nhiều khi phải mất chúc hay vào khám ngồi tù là khác.

Vậy thưa ông, chúng tôi phải làm cách nào để cho trẻ sau này trở thành những thanh niên ưu tú có đủ nghị lực để phụng sự cho sứ xở. Mong ông nên lên báo để các bạn

bốn phương cùng nhau trau dồi kinh nghiệm, để phương pháp dạy dỗ càng ngày càng tiến...

* Xin đăng ảnh

Của Bạn Phạm tùng Vinh — Tịnh Tâm — Huế

Sao ông ích kỷ vậy! Ông không muốn đọc giả biết mặt ông à! Hay vì ông già nên không muốn cho đọc giả ở xa biết chả gì? Hay ông chụp ảnh không đẹp? Một việc dễ dàng như thế mà ông không chịu được, không làm vừa lòng đọc giả ư?...

* Xin đừng đăng ảnh

Của ông Huỳnh văn Đệ — giáo viên trường Bồ Đề — Phan Rang

«...Đừng bao giờ đăng ảnh ông, và quí vị trong bộ Biên tập, đừng nói về đời tư của mỗi người, làm như thế có tính cách quảng cáo...»

* Của Bạn Phan hồng Nghĩa — Nha-trang.

Tôi không hiểu tại sao người ta lại đặt QUẢNG - BÌNH, QUẢNG TRỊ, Thừa Thiên, QUẢNG-NAM, QUẢNG - NGÃI B.nh đinh, Phú-Yên.

1) Tại sao người ta không đặt Quảng-bình, Thừa-thiên, Quảng-Nam Bình-dinh Quảng-Ngãi, Phú-yên, Quảng-trị. (1 quảng, 1 không quảng).

2) Tại sao không đặt Quảng-bình, Quảng-trị, Quảng-Nam, Quảng-ngãi, Thừa-thiên, Bình-dinh, Phú-yên (cả 4 quảng).

Rồi đem đặt 2 quảng (Bình-trị) trước Thừa-thiên 2 quảng (Nam, Ngãi) sau Thừa-thiên, rồi chả thấy có quảng nào trong này nữa. Như vậy 2 quảng trước và 2 quảng sau kẽm Thừa-thiên ở giữa ý nghĩa gì vậy. Tại sao người ta như vậy. Có lẽ ông đọc xong đều thắc mắc của tôi trên đây. Ông sẽ vui cười chả trách tôi thì giờ để trả lời cho một đọc giả Phò-Thông đang mong đợi.

ĐÁP.— Việc đặt tên tỉnh Quảng bình, Quảng Trị, Quảng Nam Quảng Ngãi, hai bên tỉnh Thừa-Thiên (thừa theo mệnh Trời = noi vua đồng đô) có lẽ là có ý nghĩa tôn quân, theo quan-niệm quân-chủ thời xưa.

* Phụ-nữ An-Giang không có đá banh!

Của một độc-giả ở Long-Xuyên.

Trong số Phò-Thông 16 ra ngày 30-7 nhận thấy ở mục An-giang xưa và nay ông Thái-văn-Kiêm sưu tầm tài liệu và nghiên cứu rất tỉ mỉ điều ấy chúng tôi công nhận,

Nhưng ở đoạn ông so sánh phụ-nữ An-giang ngày xưa và ngày nay có sai một điểm mà điểm sai ấy không riêng gì ông mà cả báo chí nêu cũng vấp phải.

Tôi đồng ý với ông An-giang có những thiếu nữ chơi Accordeon, chẳng nhung thế mà còn chơi trompette, flute nữa kia, nhưng mà phụ nữ đá banh thì không tốt.

Trận đấu bóng tròn diễn ra trong năm 1958 tại sân Cộng-Hòa An-giang, là do 2 đội « nő tuồng » của quận Kiên-tân và Giồng-Riềng, tỉnh Kiên-giang chứ không phải của An-Giang.

Hai đội này xuất quân lần đầu tiên và chọn An-giang làm « thao trường » để ăn thua đủ.

Vậy nhờ ông định chính hộ kéo phụ nữ An-Giang lại mang tiếng oan là biết đá banh...

Nơi đáng tin cậy của các bạn yêu
nghệ-thuật nhiếp-ảnh :

Quán ĐÔ-THÀNH

Quán 23, Đại-lộ Nguyễn-Huệ — Sài-gòn

— Nhận rửa, in, rồi các cỡ hình ảnh đen trắng và màu EKTACHROME.

— Nhận đi chụp ảnh các nơi đám tiệc, lễ-lạc, ảnh quảng-cáo, ảnh phóng-sự v.v...

— Chụp lại các giấy tờ, tài-liệu, hình ảnh cũ ra mới.

— Mua, bán, sửa-chữa các loại máy ảnh, máy quay phim, chiếu.

— Bán phim, thuốc, giấy (có bán lẻ cho người muốn rửa hình lấy).

— Phát-hành các loại ảnh tài-tử Việt-Nam và Quốc-Tế.

— Sản-xuất các loại ảnh danh-lam thắng-cảnh Việt-Nam.

Chúng tôi lúc nào cũng sẵn-sàng để chỉ-dẫn các bạn mới chơi ảnh.

VIỆT-NAM CỘNG-HÒA

NHA TỔNG GIÁM ĐỐC
KIẾN-THIẾT VÀ THIẾT-KẾ

ĐÔ THỊ

Trực-thuộc Phủ Tổng Thống

Sở Xô - Số Kiến - Thiết

THÔNG CÁO

Sở Xô Số Kiến-Thiết trân trọng thông cáo:

Bắt đầu từ tháng giêng năm 1959 xô-số Kiến-thiết sẽ phát hành mỗi tuần một loại ghi theo số A, B, C, D, v.v... trong tháng. Mỗi loại 1.000.000 vé đánh số từ 000.000 đến 999.999 và nhất định mở vào ngày: THỨ SÁU HÀNG TUẦN.

CÁCH PHÂN PHỐI CÁC LÔ TRÚNG

1	lô Đặc-Đắc trúng	1.000.000\$
5	lô trúng	100.000\$
5	—	50.000\$
60	—	10.000\$
200	—	5.000\$
1.000	—	1.000\$
1.000	—	500\$
10.000	—	100\$
55 lô an ủi		2.000\$

Tổng cộng : 12.326 lô trúng.

Saigon, ngày 26 tháng 9 năm 1958

Sở Xô-Số KIẾN-THIẾT

K. D. số : 197/IHĐKD — Saigon, ngày 19-8-1959

In lại nhà in TÂN-PHÁT — 283 Gia-Long — Saigon

Ngày 1-10-1959

sẽ ra đời
một tuần báo mới :

NGÀY MỚI

trào-phùng, xã-hội, văn-nghệ,

ĐƯA RA ÁNH SÁNG

nhiều cái mù quáng

nhiều cái lố-lăng

nhiều cái ngao-ngán

nhiều cái lăng-nhăng. .



Chủ-trương :

HOÀNG-PHỐ và NGUYỄN-VỸ