

Cho nên kẻ bàng-quang đứng ngó, cứ nhún vai mà kêu « văn-nghệ xuống dốc », nhưng họ đâu có chịu khó phân-tách các nguyên nhân.

Khi họ thấy một số ít người nào đó, học-thức không có gì, tư-tưởng rỗng-không, cớp-nhặt một mớ sáo-ngữ đùn-hình, chắp-nối một vài danh-từ « tân-kỳ » vô ý-nghĩa, rồi làm văn, thơ, in văn, thơ, rải ra bán khắp chợ làng văn mà không ai muốn mua, không ai muốn đọc,— khi họ thấy một vài anh chàng nào đó lượm-lặt trong vài ba bộ sách cũ một mớ tài-liệu lịch-sử và văn-học, rồi cũng viết bừa-bã thành những « bộ sách » không hồn, tự xưng là « học-giả »,— khi họ thấy một số tiêu-thuyết ra đời mà văn chẳng ra văn, một lô bài hát « tân-nhạc » và bản tuồng cải-lương, mà lời ru-ngữ véo-von không sao che đậm được giá-trị hạ-cấp về văn-nghệ,— Khi họ thấy trên các lề đường trong thành-phố phô bày các loại sách rẻ tiền, thì bảo sao họ không thử ra lời nhận-xét bí-quan cho được !.

Chúng ta vẫn nhận thấy thế, nhưng chính chúng ta cũng đang còn thắc - mắc trong vòng lẩn-quẩn mà hình như chưa tìm ra lối thoát.

Địa hạt Văn-học Việt-nam bè-bộn như thế, không làm sao dọn-dẹp được nếu không có những hy-sinh lớn-lao và một thiện-chí góp sức xây-dựng theo một chương-trình có quy-củ, và những nỗ-lực thường-xuyên.

N_Y AY tôi xin trình bày
cùng các thân-hữu

XÂY - DỰNG

của Tao-dàn Việt-Nam một thí-nghiệm. Một công-tác mà chúng tôi tin tưởng sẽ có kết-quả tốt đẹp. Đây là một cố-gắng tự động phát-huy nghệ-thuật và tư-tưởng Việt-nam, theo một chủ-địch mới mà động-cơ xúc-tiến chỉ là một chút thiện-chí mà thôi. Tài muôn nói, một tác-phong cùu-văn đường nẻo bế tắc, mở một phương-hướng hoạt-động rộng-rãi và bền bỉ cho văn-học Việt-nam có đà xúc tiến.

Văn-học, chứ không riêng biệt văn-nghệ, vì văn-học bao quát cả các ngành Tư-tưởng phát-sinh Văn-Hóa.

Tôi xin đề-nghị xây-dựng một nòng-cốt cấu-tạo gồm những phần-tử văn-học thuần-túy, săn-sàng khởi-động. Không phải một cài-cách, mà là một hành-vi khiêm-tốn hơn, nhưng đầy hứa hẹn một thành công cự-thì.

Mục-phiêu hoạt-động hoàn-toàn trên lãnh-vực văn-hóa :

* dọn-dẹp lại Tao-dàn Việt-Nam cho có kỹ-luat, có quy-củ,
có thè-thống ;

- * Khởi-thảo gấp rút một bộ Tự-diên Việt-nam của thế-kỷ XX ;
- * Chính đốn lại các bộ môn Văn-học, gồm cả Văn-nghệ và học-thuật ;
- * Nâng đỡ và phát-triền mạnh-mẽ khả-năng sản-xuất của Thế-hệ Văn-học hiện-đại có chân-tài và học-thức ;
- * Liên-lạc chặt chẽ với các tổ-chức Văn-hóa quốc-tế.

Năm điểm.

Năm điểm không phải là một ảo-tưởng, cũng không là một tham-vọng phi-lý. Nhưng là một thực-tế hiền-nhiên, không màu-mè, không phúc-tap.

Tôi xin trình-bày rõ hơn về mục-phiêu 5 điểm của chúng tôi :

[] DỌN-DẸP LẠI ĐỊA-HẠT VĂN-NGHỆ cho có trật-tự, để duy-trì và cứu-vãn thế-thống của Văn-học và Tư-tưởng Việt-nam, để ngăn-cản sự bành-trướng bừa-bã của các loại văn-chuong đầu-dec và vô-kỹ-luat.

[] KHỐI-THẢO GẤP RÚT BỘ TỰ-DIỀN VIỆT-NAM CỦA THẾ-KỶ XX để thống-nhứt ngôn-ngữ, hợp-thức hóa các danh-từ, giảng-giải rõ-rệt ý-nghĩa xác-đáng của Ngữ-vựng Việt-nam mới và cũ. Gom-góp đầy-dủ tất cả các tiếng nói Việt-nam của toàn-quốc về tất cả các ngành văn-học và chuyên môn.

[] NÂNG-ĐỒ CÁC KHẢ-NĂNG SẢN-XUẤT CỦA THANH-NIÊN VĂN-NGHỆ, để khuyến-kích và lựa chọn các tài-năng chân-chính, để quy-tụ một thế hệ văn-học có tài-năng thật sự, để nâng-đồ các cố-gắng của Trí-thức Thanh-niên sản-xuất các tác-phẩm thật có giá-trị, về tất cả các bộ-môn : Triết-học, phê-bình văn-học, kịch, nhạc, văn, thơ, lịch-sử, khoa-học, v.v..., tiêu-biểu được phong-trào phát-huy mãnh-liệt của văn-hóa và Học-thuật Việt-nam thời Hậu-chiến.

[] LIÊN-LẠC VỚI CÁC TỔ-CHỨC VĂN HÓA QUỐC-TẾ, để học hỏi thêm và theo kịp trào-lưu văn-hóa tiến-bộ của Thế giới.

Chúng tôi hiện nay là một nhóm người tình-nguyện hy sinh. Chúng tôi say-sưa với một hy-vọng giống như một men rượu tuyệt-hảo lọc trong nhụy của tràm hoa.

Chúng tôi sẽ mời các bạn thử nếm một chút hương khai-vị trong một ngày gần.



Chuyện cũ người xưa

VỢ TRANG-TỬ



TÂN-PHONG

HƠI chiến-quốc bên Tàu, ở nước Tống có người tên là TRANG-CHÂU. Là một trong những học trò giỏi nhất của Khồng-Tử, sau trở thành một nhà Triết-học cao-siêu lừng danh trong sử-sách, gọi là Trang-Tử.

Một hôm Trang-Tử đi dạo chơi, bỗng thấy bên lề đường một người đàn-bà còn trẻ, mặc đồ tang mà tay cầm cái quạt lớn cùi ngồi quạt mãi một nǎm mồ mới chôn. Trang-Tử đến gần hỏi :

— Nàng quạt mồ làm gì thế?

Thiếu-phụ đáp :

— Thưa ngài, trước khi chết, chồng em có dặn em đợi chàng nào khô mả, em mới được tái-giá.

Vì vậy ngày ngày em đến đây quạt mả chồng em cho nó chôn khô.

Trang-Tử liền bảo :

— Để tôi quạt giúp với nàng cho mả chóng khô nhé.

Người quả-phụ đưa quạt che Trang-Tử. Ông quạt mấy cái thì mả khô ngay.

Nàng vui mừng không xiết, liền tặng quạt cho người khách lạ để tỏ lòng biết ơn. Rồi nàng chạy mất.

Trang-Tử cầm quạt về nhà, kể chuyện cho vợ nghe, và kết luận :

— Thế mới biết đàn bà thật là bạc-bẽo. Chồng chết chưa khô mả đã lo quạt mả mau khô để dì lấy chồng.

Ông lại làm bài thơ, ngâm cho vợ nghe :

Sinh tiền cá cá thuyết ân-á,
Tử hậu nhán-nhán dục phiến
phân.

Họa hổ, họa bì, nan họa cốt,
Tri nhân, tri diện, bắt tri tâm!
Xin tạm dịch ý :

Còn sống còn nói yêu đương,
Chết rồi quạt mả, hết thương
hết buồn.
Vé da, khó vê xương hủm,
Biết người, biết mặt, biết
lòng khó thay!

Vợ Trang-Tử là Đìền-thi, nghe thơ, liền vùng vằng phản đối :

— Ông tưởng người đàn bà

nào cũng lòng lang dạ thú như con mèo quạt mồ đó sao?

— Em chó với giận! Giá sỉ anh chết, em có thể ở vậy mãi mãi mà được ư?

Trang-Tử cầm quạt, quạt phất-phơ chùm râu, cười ha-ha như đã nói trúng tim đen của phụ-nữ. Điền-thi tức mình dụi cái quạt xé nát tan, và quả quyết với chồng :

— Em xin thề rằng nếu không may chàng chết trước em, em sẽ giữ mãi tiết-nghĩa để trọn kiếp thờ chàng. Bởi em chỉ yêu một lần thôi, chàng ạ.

Trang-Tử vẫn cười, làm thinh. Vài ngày sau Trang-Tử đau nặng, sấp chết. Giờ phút hấp-hối, ông dặn vợ :

— Nay chắc là ta vĩnh-biệt em! Ta chết, chỉ ân-hận một điều là không còn chiếc quạt hôm nọ để đến khi em dùng không có. Nhưng ta dặn em khi ta chết rồi thì quàng xác ta trong quan tài được 3 tháng 10 ngày chờ đừng chôn gấp nhé.

Đìền-thi khóc sụt-sùi như mưa và hứa với chồng :

— Em xin nguyện trung thành mãi-mãi với vong-linh của chàng, đừng nghĩ oan cho em!



Phạm Công Thiện

ĐỌC THƠ SCHILLER

* PHẠM - CÔNG - THIỆN

nhanh, ông thường mô tả những

dai ý.

Dưới đây tôi xin trình bày cùng độc giả một trong những bài thơ đẹp nhất và nổi tiếng nhất của SCHILLER để bạn đọc có một quan niệm đại khái về trữ tình của ông :

Dịch ra Việt-văn, cái hay của nguyên tác mất đi hết phần nữa. Nhưng tôi xin cố gắng tạm dịch nghĩa như dưới đây :

BAO TAY

Vua Frang ngồi trước quyết-dấu-trường, nơi mà những con Sư-tử sắp được đem ra để cắn-xé nhau. Chung-quanh vua là những đại nhân vật của đế quốc và ở trên những cầu-lon cao, những

Öi đến nền văn-học rực-rỡ của Đức, người ta nhớ ngay đến GOETHE và SCHILLER cũng như khi nhắc đến nền văn-học chói-lọi của Tây ban-nha người ta nhớ đến CERVANTES và LOPE DE VEGA. Vậy, GOETHE và SCHILLER đều là thi-sĩ, văn-sĩ và nhà soạn kịch vĩ-dai nhất của nước Đức.

Riêng về loại thơ trữ tình, nguồn thi-hưng của Schiller rất tạo nhã và thường nhuốm màu triết-lý. Khác hẳn GOETHE, Ông ta phát triển những tình-cảm cá-

nhân làm thành một tràng hoa lá xinh đẹp:

Vua lẩy tay ra hiệu, nơi nhốt thú dữ mở rộng ra và từ trong ấy một con Sư-tử bước ra chậm-chạp, nhìn chung-quanh một cách yên-lặng, mở miệng ngáp dài, lúc lắc cái bờm, rồi duỗi ra nằm dài xuống đất.

Vua ra hiệu lần thứ hai : một cửa khác mở, một con cọp hoang nhảy vọt ra thật mạnh. Thấy con sư-tử, cọp gầm lên, lung-lay cái đuôi, thè lưỡi ra, di vòng quanh sư tử, gầm-gầm, rồi nằm cạnh bên.

Vua ra hiệu lần nữa : hang dã thú thả ra một lượt hai con báo. Chúng nó nhảy vọt tới con cọp một cách mãnh-liệt, cọp chụp lấy chúng nó với những móng vuốt mạnh-mẽ : sư-tử đứng dậy gầm-gừ rồi im thin-thít và hai con báo nằm dài dưới mảnh đất khát-khao máu.

Trong lúc ấy, từ trên cầu-lon cao ngất, một bàn tay xinh đẹp quàng một cái bao tay xuống giữa cọp và sư-tử.

Kiểu-nữ vong-tộc Kunigund quay lại hiệp-sĩ Delorges và nói bằng giọng khinh dời : « Hiệp sĩ chàngơi ! Nếu chàng yêu ta nồng-nàn như chàng luôn luôn thè thót cùng ta thì chàng hãy di xuống lượm cái bao tay cho ta ! »

Chàng hiệp-sĩ liền vội bước xuống, di đến quyết-dấu-trường hiểm nguy một cách vững-vàng và hùng-dũng nhất cài bao tay lên giữa những ác thú.

Những hiệp-sĩ, những kiều-nương đều nhìn chàng một cách ngạc-nhiên và kinh-khổng ; khi chàng bình tĩnh đem cái bao tay trả về, mọi người đều ò lên khen ngợi chàng. Kunigund rước chàng với một cái nhìn áu-yếm chào-chân hạnh-phúc tương-lai. Những chàng hiệp-sĩ ném cái bao tay vào mặt nàng và nói : « Ta chủ cần sự đáp-tạ của nàng » và chàng liền bỏ đi tức khắc. (Xem bản chính ở trang 18).

Tưởng cũng nên kể thêm sơ qua về tiêu-sứ của SCHILLER : Ông là người đồng-thời với GOETHE và cũng là bạn chí thân của bậc đế-nhất văn-hào Đức-quốc này. SCHILLER sinh tại Marbach (Wurtemberg) vào năm 1759 và mất tại Weimar vào năm 1805. Cha ông là một thủ thuật-gia quân-đội. Lớn lên, ông nối nghề cha, nhưng sau ông bỏ nghề ấy mà bước vào nghề viết văn.

Năm 1781, ông cho xuất-bản và trình-diễn vở-kịch cách-mạng « Die Rauber » (Những kẻ tướng-cướp). Bị trừng-phạt gắt-gao, nên

HỘI KÝ

MỘT ĐỜI NGƯỜI

* THIẾU-SƠN

CHƯƠNG VIII

TÌM BẠN Ở THẦN KINH

(Tiếp theo P. T. số 15)

TÔI rời Hà-nội trước một tuần lễ để có ngày giờ ghé Huế thăm vài người bạn. Ông Đắc-Băng-Vỹ, Hội trưởng Hội Quảng-Trị cũng biến thơ mới tôi diễn thuyết nhưng tôi đã phải từ chối vì không có ngày giờ chuẩn bị. Tôi muốn gặp ông Phan Khôi hồi đó vì hết tiền đã cho định bắn báo Sông Hương và thất nghiệp ở Huế. Tôi còn muốn gặp ông Đào-duy-Anh, nhà làm từ điển và là một học giả ở Thần kinh. Nhưng người mà tôi cần hơn hết là người bạn chí thân mà tôi chưa bao giờ gặp mặt : anh Ung-Quả, giáo sư trường Quốc Học.

Tôi lấy nhà ông Phan Khôi làm trú-sở vì nhà chỉ có một mình

ông ở. Lâu lâu có người con trai lớn ông về là anh Phan-Thao. Tôi thấy cha con ít nói chuyện với nhau và ngay từ hồi đó hình như đã có xung-dột về tư-tưởng và lập-trường. Ông Phan ít đi đâu ngày tối chỉ nằm trước bàn đèn để coi sách và suy-tưởng.

Tôi đi hoài, tối tối mòi về, nằm nói chuyện với ông được ít lâu rồi ngủ mất.

Tôi lai Quan-Hải-Tùng-Thơ kiểm ông Đào-duy-Anh. Người quản-ly cho tiêm sách của ông là bà Trần-thị-Nhu-Mai một bạn văn-chương, một đồng-chí và cũng là người bạn đời của ông.

Ông Đào người nhỏ thô, mặt hiền-hòa, học nhiều, biết rộng và khiêm-tốn vô cùng. Ông có tư-tưởng khuynh-hướng của ông

đó là người cầm bút, có chán tài, thực-học thứ nhứt là có thành-tâm thi đều được ông yêu mến. Trong những dịp gặp gỡ xã-giao hay thân-mặt, ông không hay gây nên những xung-dột vì tư-tưởng đẽ làm mất cái-hòa khí của anh em. Ông làm việc siêng nǎng và có sức làm việc mạnh mẽ. Ông đã xuất bản được bộ Hán-Việt Từ-Diễn và đương soạn bộ Pháp-Việt Từ-Diễn. Công việc bê-bối như vậy mà ông cũng bỏ ra một ngày đưa tôi đi thăm các lăng-tum và cất-nghĩa cho tôi rất nhiều về những chuyện xưa, tích-cũ ở Thần-Kinh.

Ông Đào còn là người vui vẻ, đẽ-tinh ngay thẳng và tận-tâm với bạn hữu xa, gần. Ông ra được hai bộ từ-diễn này thật là chất-vật, từ-công-phu. Ông phải gởi phiếu quyên-tiền trước đẽ trang-tri lần hồi tiền giấy và tiền-in. Hình như số người quyên-tiền trước cho ông ở Miền-Nam cũng khá nhiều và ở Miền-Nam ông cũng có rất nhiều tri-an và tri-kỷ. Từ đây, mỗi lần ông có việc về Nam là ông đều ghé thăm tôi và các bạn chung của chúng tôi như Thọ-Xuân, Khuông-Việt, Miếu-Trai, Ngạc-Xuyên v.v.

Ngoài ông Đào-duy-Anh, tôi còn gặp nhà văn Trần-Thanh-Mại, tác-giả «Trồng giòng sông Vị», một bạn thanh-niên văn-sĩ đương-độ hăng-say và có rất nhiều triền-vọng.

Liền trong mấy năm, cứ tới dịp Tết là tôi nhận được một tấm danh-thiếp của ông Ung-quả, giáo-su trường Quốc-học.

Tôi gởi danh-thiếp trả lời ông, rồi thơ qua, từ-lại chúng tôi đã thành-nên đôi bạn tri-âm mà chưa người nào biết một người nào. Ông viết một bài trong phụ-truong-chữ Pháp của tạp-chí Nam-Phong. Bài đó nói về một cuộc Văn-nghệ phuoc-hưng ở Việt-Nam, trong đó ông có nhắc tới tôi bằng những lời trọng-hậu.

Kỳ ghé Huế này tôi có biên-tho cho ông hay trước-nên chúng tôi đều có chuẩn-bị đẽ-gặp nhau.

Ông ở xóm Vỹ-Dạ, một xóm thanh-tịnh. Nhà ông cũng thanh-tịnh, và người ông cũng thanh-tịnh. Ông, người hoàng-phái, có vẻ mặt hiền-tử, khôi-ngô, xá-xám và trầm-mặc. Ông có những cử-chí khoan-thai, lời nói chậm rãi làm cho người ta có cảm-tưởng rằng ông đã suy-nghĩ chín-chắn rồi mới mở-miệng nói ra. Nghe các bạn nói ông học giỏi lắm, từ tiểu-học tới Đại-Học luôn luôn ông đứng đầu lớp. Ông ít viết nhưng là bạn người tài-hoa, rất sành về âm-nhạc và văn-chương. Ông ít bạn nhưng người nào được làm bạn của ông thì ông đối-xứ, tận-tinh và chau-đáo. Tôi tới thăm ông vào dịp có lễ Nam-giao. Tôi quên không xin giấy phép vào coi thi ông đã nhớ xin giấy phép cho tôi kịp trước giờ hành-lễ. Ông đưa tôi đến thăm nhà văn Tù-

Ngọc tức giáo-sư Nguyễn-Lân, bạn đồng-nghiệp của ông. Chúng tôi coi nhau như những bạn cõ giao và đã sống bên nhau những giờ phút say sưa tinh ban và duyên vẫn.

Từ ngày gặp mặt ở Thiên kinh, chúng tôi hiểu biết nhau hơn, thương yêu nhau hơn và luôn làng cho nhau một cách thực tế hơn. Tôi thấy anh người xanh xao, ôm yếu, biết anh chưa voi lòng sâu cảm đối với người bạn trăm năm đã sớm cùng anh vĩnh biệt nên thành thật khuyên anh nên chăm sóc đến sức khỏe và tích cực để tâm vào sự nghiệp văn chương động khuây khỏa nỗi lòng thiên cổ hận. Anh có hứa với tôi và sau có biên thư chở tôi những lời tâm sự như sau :

« Tôi gầy yếu nhưng xem chừng không có bệnh gì tiềm tàng và trăm trọng đáng ái ngại về sau. Nếu tôi biết sửa sang cuộc đời của tôi lại một tí, bớt hút thuốc lá, bớt mê ca đòn thì có thể trở nên mạnh khoẻ được. Chắc không phải vì một đau thương ăn mấp trong tâm hồn mà thân thể hóa ra tiêu tụy. Tôi vẫn có những nỗi nhớ thương trong lòng như bạn trăm năm của tôi đã mất sớm, người mà tôi yêu quý nhứt trên đời, nhưng thời gian cũng đã phủ ủy cho tôi được nhiều và tôi đã trở lại bình tĩnh, sống với con, với tất cả người yêu trong hạnh phúc. Và đối với

• tôi, cuộc đời sáng lạn, bao la « và huyền bí, khi nào tôi cũng « đầy đầy hy vọng, giữ hoàn toàn một quan niệm lạc quan... »

Cũng trong thơ đó, thơ đề ngày 6-5-1939, anh còn có những lời này về tình bạn của chúng tôi :

« Chúng ta chỉ mời bắt đầu « quen nhau, nhưng tình yêu « dương của anh, lòng kính mến « của tôi, như đã gắn bó chúng « ta từ đây không thể rời nhau « được nữa. Hôm qua, ngẫu nhiên ở trường tôi nói về « Nguyễn Khuyến và Dương Khuê, nhắc lại câu :

« Tao-phùng như túc-duyên • của cụ Yên-Đô mà cảm thấy cái nghĩa chân-thật hiền-nhiên của nó... »

Ở anh Ung-Quâ không có cái gì là hời-hợt, là mồi miếng. Mỗi lời nói của anh là ở tự-lòng nói ra. Song những lời như thế lần lần thưa bớt rồi bặt luôn, tôi không còn được nghe nữa từ ngày có những biến-cố dồn-dập xảy tới cho đất nước và tâm-hồn. Sau nghe nói anh được bổ-nhậm làm Giám-Đốc Học-Chánh miền-Trung rồi sau lại nghe nói anh từ-trần vào khoảng năm 1951, 52 gi đó. Lúc ấy, tôi đương kháng chiến ở miền Tây Nam-Bộ. Có một chiến-hữu trong giới tri-thức hỏi tôi : « Bồ của anh đã từ-trần, anh có cảm-tưởng ra sao ? » Tôi xin thú-thật rằng hồi đó lòng tôi không mấy xúc

động và tình tôi đối với anh Ung-Quâ cũng phai lạt bộn-bàng. Có lẽ tôi cho rằng bởi anh không di kháng chiến, bởi anh còn ở lại làm việc trong vùng kiềm soát của Tây mà tôi đã bất công với bạn. Ngày giờ tôi hồi tưởng lại tôi thấy tôi đã phụ lòng bạn tôi rất nhiều. Nào chúng tôi có được ở gần nhau đâu mà biết được những biến cố xảy ra trong đời bạn ? Tôi biết đâu được những khò-tâm, những thắc-mắc của một nhà trí-thức thiếu sức khoẻ để làm những việc theo ý mình, nhưng không thiếu lương tâm khi thấy đời mình không thắng được định-mạng. Nay bình tĩnh lại tôi đem ảnh của anh ra coi, lục thơ của anh để đọc lại, đọc lại những lời khuyến khích chọn thành, những lời thiết tha gắn bó, tôi mới nhớ rằng tôi đã mất một người bạn hiếm có, một người tài đức hơn tôi, tuy không để lại sự nghiệp văn chương đáng kể nhưng đã ủng hộ tôi bằng cả một tâm hồn để tôi tin được ở tôi mà giữ vững cây viết của nhà văn.



Ngày sắp rời Huế về Nam, tôi muốn ghé thăm cụ Huỳnh-thúc-Khang màidan do không biết cụ có tiếp minh không.

Các bạn xúi : « Cứ đến ». Tôi đến, đưa danh thiếp vào trước thì được cụ mời lên văn phòng của cụ ở trên lầu tòa báo Tiếng Dân. Hồi đó cụ đã trên 60. người ốm yếu, nhỏ con nhưng rắn rỏi và quắc thước. Tiếng cụ sang sảng, biều-lộ một ý chí hiên ngang, một tâm hồn rộng mở để tiếp đón một thanh niên đã nói được phần nào nỗi lòng của chí sĩ.

Cụ vốn nóng tánh hễ giận thì la rầy, hestate không thèm thấy mặt, hestate khinh thi không thèm nghe nhắc tên. Bởi thế nên nhiều người ghé Huế, xin vò yết kiến cụ đã bị cụ từ chối không thèm tiếp.

Tôi may mắn được cụ cho gặp mặt, được cụ ân cần ban cho những lời khuyến nhủ và khuyên khích theo đuổi nghiệp văn chương. Cụ nói : « Minh là dân mắt nước. Người cầm bút sống trong hoàn-cảnh khó khăn. Nhưng nếu quên nhục-mất nước thi tốt hơn là đừng viết thi hơ... »

Một cuốn sách của tôi/ được cụ cho đăng bài phê-bình liên-tiếp trong 3, 4 số báo « Tiếng-Dân. Ấu cũng là một ân-huệ biều-lộ một tình thương mà tôi không thể nào quên được.

(Còn nữa)

VĂN-CHƯƠNG THÁI-LAN

* Bà J. KASEM SIBUNRUANG

(Tiếp theo P. T. số 15)

PHRA LO, tác phẩm bằng văn xuôi có văn của một tác giả vô danh, kể chuyện một hoàng tử đẹp trai (Phra Lo) được hai công chúa nước láng giềng thương yêu. Nhưng cha của Hoàng-tử PHRA LO đã giết chết ông nội của hai công chúa. Một hôm đi săn bắn ông Thần-Rừng « Pou Chao » xúi Hoàng-tử đuổi theo một con gà Tiên, không ngờ đuổi mãi đến vườn của hai Công-Chúa. Cả hai nàng cùng thương chàng và ba người cùng lén lút sống chung với nhau trong khu vườn ấy. Bà матери của hai công chúa biết được cho người tới giết Hoàng - tử. Hai Công-Chúa nhiệt liệt che-chở người yêu, nhưng rồi cả ba đều chết. Dưới đây xin trích mấy câu thơ của tác phẩm Phra Lo :

Gió ơi ! gió cuốn khắp không gian, gió hãy tìm hộ ông Hoàng . Tử của chúng tôi! Tìm đến chàng, thôi chàng đến với chúng tôi, hỡi gió !

Sao ơi ! sao đầy-rãy trên vòm trời, sao hãy bảo chàng về với chúng tôi !

Rời đường cho chàng về với chúng tôi, hỡi sao !

V.V...

SĨ PRAD, con trai của ông Thầy dạy vua, và là một Thi-sĩ táo bạo, tiê và đẹp. Một hôm, một nàng cung-phí của vua, trông thấy chàng, tỏ vẻ làm dáng với chàng. Chàng cảm mến nàng, và bảo :

Sao hai
cánh tay
nàng lại giấu
diêm hai đóa
hoa đẹp kia ?

Sao hai bàn
tay nàng lại
che dày hai
đóa hoa đẹp
trên ngực
nàng ?

Càng dễ
người ta trông thấy ư ?

Hay nàng muốn mời
ta đi theo nàng ?

Cung nǚ đáp :

— Ô kia, con thỏ muốn tình tự với Mặt-Trăng !
Thỏ ơi ? mi táo bạo quá !
Mi bắt chước như con

Công Muốn bay lên mây xanh ?
Thỏ ơi, mi táo bạo quá !

(Theo diễn - tích của Xiêm : một con thỏ yêu mặt Trăng. Nó vẫn-ni một nhà tu-sĩ làm phép cho nó được lên Trăng. Nhưng trong lúc nóng nảy vội-vàng, nó nhảy dài vào ngọn lửa-thần nó bị cháy thiêu và được lén khói cuốn xác nó đưa lên tới cung Trăng, và nó được ở luôn trên trăng. Cho nên bây giờ trong mặt trăng,

Một công chúa được dựng lên để đón mèng
Vua và Hoàng-hậu

người Xiêm thấy có hình con thỏ). Câu tục ngữ Xiêm : con thỏ mà yêu mặt Trăng, có nghĩa là : người bình dân mà yêu nàng công chúa).

Thi-sĩ đáp lại cung-nữ :

— Vâng, ta là con thỏ yêu mặt Trăng. Trăng xa mù trên vòm Trời cao-tít mắt ta chỉ trông thấy tít mù xa. Nhưng trời muốn mỗi loài đều có một mùa tình ái, Nàng và ta cùng sống trên trần-gian. Tại sao không cùng nhau dại diu. Tại sao không yêu nhau, nàng với ta ?

Nhà vua đọc được bài thơ này, liền bắt Thi-sĩ SĨ PRAD đầy đi thật xa, vào miền phương Nam. Tại đây, Thi-sĩ lại trao-dồi ái-sa



24

Tháng sáu, KỶ-HỢI

29 Juillet 1959

25

Tháng sáu, KỶ-HỢI

30 Juillet 1959

26

Tháng sáu, KỶ-HỢI

31 Juillet 1959

27

Tháng sáu, KỶ-HỢI

1 Aout 1959

28

Tháng sáu, KỶ-HỢI

2 Aout 1959

29

Tháng sáu, KỶ-HỢI

3 Aout 1959

24 THÁNG SÁU, CANH-TÝ

(11 Juillet 1800)

Hưng-Đạo đại-vương bị bệnh, Vua Trần-Anh-Tôn ngự-giá tới nhà thăm.

25 THÁNG SÁU, BÌNH-NGỌ

(20 Juillet 1786)

Chúa Trịnh-Khai là Đoan-nam-Vương bị quân Tây-Sơn đánh thua tại bến sông Thúy-Ái.

26 THÁNG SÁU, BÌNH-NGỌ

(21 Juillet 1786)

Quân Tây-Sơn chiếm-lĩnh Phủ Chúa Trịnh trong thành Thăng-long và ra lệnh chiêu-an dân-chung.

27 THÁNG SÁU, BÌNH-NGỌ

(22 Juillet 1786)

Chúa Trịnh Khai (Đoan-Nam-Vương) bị quân Tây-Sơn bắt được, tự sát chết.

28 THÁNG SÁU, KỶ-HỢI

(7 Aout 1839)

Thành-lũy tỉnh Kinh-Bắc, (Bắc-Ninh, Bắc phần) tự nhiên xụp-đổ.

29 THÁNG SÁU, ẤT-DẬU

(28 Juillet 1845)

Nhà Nguyên cho sứ sang nước ta tìm kiếm và hạch hỏi Vua tôi nhà Trần về đồng-trụ Mã-Viện đời nhà Hán nay ở đâu?

CHUYỆN NGẮN

QUỐC

CON

TẾ

chim nhỏ

• VĂN-SƠN



ẤM ấy tôi mười bảy tuổi. Trong dịp nghỉ hè, ba tôi gửi tôi ra Vũng-Tàu vừa để nghỉ mát vừa để có dịp học hỏi thêm tiếng Anh của một ông ban ba tèi, vì tiếng Anh của tôi còn kém lắm. Tôi cùng trò chung với một số thanh niên bằng trạc tuổi tôi. Chúng tôi cùng giải trí bằng cách đánh quần vợt và mỗi sáng chủ nhật, sau khi đi lễ nhà thờ về thì đua nhau đi ra bãi đê hóng gió và tắm nắng.

Tinh cờ, trong những cuộc rượt quần vợt, tôi làm quen

được với Hiền. Hiền là một thiếu nữ đẹp, hiền dịu đúng như tên nàng. Nàng ít nói nhưng hay cười, những nụ cười e ấp thật là đáng mến. Chỉ nói chuyện với nàng vài lượt, nhất định ai cũng phải mến nàng ngay, riêng tôi, chỉ mới tiếp chuyện với nàng lần đầu tôi đã thấy quý nàng lắm rồi. Dần dần, Hiền đưa tôi về nhà nàng chơi. Nhà Hiền ở cuối một chân dồi thoai thoải, mặt nhà quay thẳng ra biển, xung quanh có một rặng dương liễu thướt tha.

Lần đầu tiên đến nhà Hiền, tôi không khỏi không ngạc nhiên khi thấy trong phòng khách treo la liệt những lồng chim đẹp đẽ và tiếng chim đua nhau hót líu lo thật vui tai. Mới nhìn tôi biết ngay là những con chim đó được chăm chút nhiều lắm vì con nào con ấy đều óng ánh, đủ màu sắc, lông mượt bóng. Đặc biệt, Hiền đặt cho mỗi con chim một cái tên riêng, nàng cho biết tính tình của mỗi con đều khác nhau. Nhìn Hiền đứng bên cạnh những lồng chim đó, tôi thầm ví nàng cũng là một con chim, một con chim biết nói, đẹp hơn tất cả mọi loài chim nào ở trên đời này. Và hời liều một chút, tôi đã ví ba mẹ nàng cũng là một đôi chim, nhưng là hai con chim đen, buồn thảm với những bộ lông xo xác: Ba Hiền lạnh lùng khỏe chiếc áo màu đen thảm, đôi mắt kính

Tôi đoán là trước kia Hiền đã yêu tôi nhưng tôi đã lãnh đạm đối với nàng chỉ coi nàng như người em gái nhỏ. Vì vậy, nàng đã thất vọng và dần lòng đi lấy kẻ khác mà nàng không hề yêu.

Ngày nay, Hiền đã chính thức trở thành con chim nhỏ mà trên lồng đã khoác lên tấm màn phủ, nó không hót nữa. Nàng nhìn tôi run rẩy như con

chim nhỏ đứng trước giông bão. Có lẽ nàng chờ tôi xin nàng để hé một cánh cửa sổ và tôi sẽ vào bỏ tấm màn che đi, để chim lại hót như xưa.

Nhưng, nhưng... tiếc rằng tôi không thể là một ông Thánh nữa...

(Phỏng tác theo truyện
« Les oiseaux et le Dimanche-Anglais » của André Birabeau)

* BÁC-SĨ CĂN DẶN

Một bà gọi điện thoại hỏi Bác-sĩ :

— Thưa Bác-sĩ, thằng con trai của tôi, nó hốt cát và cement, nó nuốt vô bụng. Phải làm sao bây giờ ?

Bác-sĩ trả lời :

— Không hề gì. Bà nhớ đừng cho nó uống nước là được.

* NÓI THÁCH

Con gái một bà bán hàng nói thách, một hôm đi học. Cà gáo hỏi :

— Trò Hoa, 8 cộng với 2 là mấy ?

— Dạ, 30 ạ.

— Sao lại 30 ? 8 cộng với 2 là 10 chó !

— Dạ thưa cô, phải nói thách để họ mặc cả thì vừa ạ.

BA - TÈO

* DANH NGÔN

Đưa người vào chỗ thất vọng là điều nguy hại, con chuột bị săn công vào rọ có thể trở nên nguy hiểm.

WINSTON CHURCHILL

AN - GI



(L
XƯA VU

tiếng: Lá
hảo phái: TRÊN
Chú ý: DẤU
đức ti: ANG
An-Gi mờ
nhânlien
số sú
30

Tiền Tam-Giang, Hậu
lãnh (Thất-Sơn), ý nói là
linh địa của xứ Châu-Đốc vây.

III.—DANH NHÂN LIỆT NỮ AN.GIANG

Hôm nay, khi nhắc đến công ơn các bậc tiền nhân đã khai phá xứ này, chúng tôi không quên kề lại sự nghiệp danh nhân liệt nữ An-Giang, và đồng thời đề cao những đức tính cõi-truyền của đồng bào An-Giang, thật xứng với lời phê bình chính xác của Đại-Nam Nhất-Thống-Chí : « Sĩ đôn thi thơ, dân cần canh chúc. Nữ công duy Vĩnh-An vì sào ưu, sĩ hạnh tắt An-Xuyên vì sảo thảng, nhân đa hào phóng. » Nghĩa là : Kẻ sĩ chuộng thi thơ, dân siêng cày ruộng, dệt vải. Về nữ công thì huyện Vĩnh-An tinh xảo. Về sĩ hạnh thì huyện An-Xuyên danh

* THÁI.VĂN.KIỀM

(Tiếp theo P. T. số 15)

DÀ nói đến Kênh-Vĩnh-Tế, tất phải nói đến KÊNH-VĨNH-AN, nói liền Tiền-giang với Hậu-giang, từ Châu-đốc đến Tân châu. Kênh này dài 17 cây số, rộng từ 15 đến 17 thước, đào trong năm 1846 - 1847, theo chương trình của Tuần-phủ Vĩnh Long là Nguyễn-tri-Phương và Đốc-Bộ Châu-Đốc là Nguyễn-công-Nhàn. Kênh Vĩnh-An, Tiền giang và Hậu-giang hợp thành Tam-Giang trong câu ca dao :

GIANG SƠN VIỆT NAM

tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia Saigon, và một phần lớn chưng bày tại Bảo Tàng Viện Guimet tại Ba Lê; nhưng vừa rồi đã được chở về Saigon trả lại cho Chính phủ ta, cả thảy 622 cổ vật. Thật là một kho tàng quý báu mà chúng ta phải bảo vệ cẩn thận vì nó là di tích của một nền văn minh tối cổ, làm cho chúng ta liên tưởng đến ba thành phố xưa cùng chung một số phận là thành Troie ở

Tiểu Á Tế Á, thành Pompei và thành Herculaneum ở Ý Đại Lợi.

Thị trấn Óc Eo cũng là một bài học cho chúng ta suy ngẫm; nó nhắc nhở chúng ta luôn luôn xây dựng và phất đầu để khỏi bị vùi lấp hoặc xóa nhòa trên bản đồ Thế giới. Nó khuyến khích và thúc dục chúng ta trong thời bình phải nỗ lực, thì mới mong non nước ấy nghìn thu.

* MÁ ƠI KHẤT NƯỚC QUỐC *

Đã mười giờ rưỡi khuya mà bé Hồng vẫn chưa ngủ. Nó kêu má và nói:
— Má ơi rót cho con một tách nước.
Ở phòng bên cạnh má nó quõ:
— Hồng, con hãy ngủ đi kéo má vào đánh đòn bảy giờ.
Bé Hồng ninh thịnh, nhưng độ 15 phút sau nó lại nói:
— Má ơi! chừng nào má vào đánh con, má nhớ đem vò cho con một tách nước, nghe má!
— ? ? ?

* NGƯỜI ĐẸP BÊN BỜ SUỐI *

Một tác giả vô danh trẻ tuổi cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết tâm-lý ái-linh tựa «Người đẹp bên bờ suối». Vì thiếu kinh nghiệm, vì lối hành văn không được suông sẻ và bồng bát nên trong số 10.000 quyển xuất bản, chỉ bán vỏn vẹn được có ba cuốn. Để khỏi lỗ lỗ, tác giả nảy ra một ý nghĩ khá hay. Người mướn đăng trên một tờ báo Việt-núi: «Một nhà triệu phú muôn mán, sách bán chạy như tôm tươi, chỉ trong một tuần mà sáu sách xuất bản đã bán sạch.

Tất nhiên những lời cầu hôn gửi lại đều được bỏ vào giỏ rác!

H. P.

THƠ TỪ - GIÃ VỢ của PHAN-THANH-GIẢN và PHAN-VĂN-HÙM

* MINH-KHA

PHAN-THANH-GIẢN là một bậc danh nho, thời vua trai ba triều Minh-Mạng, Thiệu-Trị và Tự-Đức. Quê cụ ở Định-Tường, nay là tỉnh Bến-Tre (Kiên-Hòa). Khi thi đỗ Tấm sĩ, sắp về kinh túc chức, cụ có làm bài thơ từ giã vợ, đến nay còn nhiều người truyền tụng:

- « Tít thuở vương-mang mối chí hồng,
- « Lòng nồng ghi tạc cỏ non sông.
- « Đường mây, cười tớ ham đong ruồi;
- « Trướng liễu, thương ai chịu lạnh lung.
- « Ông nước, nợ trai, đánh phái trả,
- « Cha già, nhà khó, cậy nhau củng.
- « Mây lời dặn bảo cơn ly biệt,
- « Răng nhở, răng quên, lòng hồi long.

Tuy hai ông Phan cùng lấy chung một đầu đề (từ giã vợ)

và cùng chung một cảm tưởng (tình thương xót vợ khi ra đi) đã biểu lộ trong hai cặp trạng :

« Trưởng liêu thương ai chịu lạnh lùng... (Ph. thanh Giản)

Và :

« Chờ sương giữa hạ, tôi
thân ve... (Ph. v. Hùm)

Nhưng đọc kỹ, ta nhận thấy trong hai bài thơ có hàm súc nhiều ý nghĩ khác nhau về tư tưởng cũng như về quan niệm của tác giả đối với cuộc đời.

Cụ Phan thanh Giản sanh ở thế hệ trước, sống dưới chế độ quân chủ độc tôn, giữa lúc nước nhà còn an lạc, ên tư tưởng có phần bảo thủ, ôn hòa, đúng theo nề nếp nho phong. Cụ đã muốn « đèn ơn nước », « trả nợ trời » cho xứng đáng là một đồng nam nhân; cụ lại cũng muốn đặt vợ trong khuôn khổ cũ, sẵn có từ ngàn xưa của nền luân lý Á-dâng tức là « thờ cha già »

« Io nhà khó » bén phen của một phụ nữ khuôn mẫu. Ông Phan văn Hùm sinh ở thế hệ sau, hấp thụ nền Tây học, thâm nhuần óc dân chủ, nên tư tưởng có phần cấp tiến hơn. Chẳng may lại gặp lúc nước nhà đang quằn quại dưới ách thực dân thống trị, ông đã cương quyết « ra đi không hẹn ngày về » và đã không ngần ngại cho vợ được « liều bè kinh hay quyền » tùy ý.

Tho ông đỡ « nói lên » tấm lòng ưu quốc, không thể ngần nhìn « non nước trong cảnh náo nẽ » nên phải bỏ « tiều tiết », để tìm « đại nghĩa ».

Ông không quan niệm cuộc đời như người xưa, không chịu gò mình trong một khuôn khổ chật hẹp, không vì tiết nhỏ mà bỏ nghĩa lớn, tức là ông đã có đầu óc cách mạng, ngay từ khi còn trẻ tuổi; như vậy, người ta không lấy làm lạ về sự nghiệp chính trị của ông, sau này.

HỒNG THỊ TỰ THÂN

Đã mấy năm thi, ịch cái rồi,

Phen này e cũng trượt đi thôi !

Luận đế ba đoạn làm không chạy

Toán học hai bài giải chẳng trôi.

Lý-Hóa lảng-nhang thêm khó nghĩ,

Văn-chương rắc-rối giăng không xuôi.

A ! ha ! thi cử làm chi vậy.

Thi-cử mà chơi để chưởi đời !

VÕ - XUÂN - BÌNH

Ba Người Bạn

CỦA

CHA TÔI

★ Bút ký

NGUYỄN THU MINH

một người vợ đi dạy học và một đứa con mới đẻ.

Áy là vài điều đại cương tôi được biết sơ qua về ông ta.

Rằng đó anh ?

Khi nào cũng vậy, ông bước vào nhà tôi là hỏi cha tôi câu đó.

Cha tôi không trả lời mà chỉ la lên, mừng rỡ :

— A ! Anh Thái ! Mấy lúc ni thấy vắng anh. Có chí vui không ?

Ông ta trả lời :

— Chi mà vui !

Thế rồi cả hai ngồi xuống ghế. Cha tôi bảo người nhà nấu

mước và lấy trầu cau. Còn tôi, vì tò mò muốn nghe những chuyện của người lớn nên giả vờ đem vở ra ngồi học ở gần một bên. Nhưng ác thật, vừa mới ngồi xuống cha tôi đã bảo :

— Đi lấy que lửa.

Tôi chạy vào xuống bếp, lôi chí từ một lè cùi thật dài, và chạy vụt lên.

Cha tôi trợn mắt mắng tôi :

— Răng lại ngu như ri ! Răng không lấy một cái que nhò !

Ông Thái nói :

— Thôi, con nít, anh đừng mắng hẵn luôn, tội.

Thế là cha tôi không trừng mắt với tôi nữa và bảo tôi đem cùi xuống bếp sau khi hai người đã thắp thuốc xong. Nếu như gặp một ông khách khác thì thế nào cha tôi cũng còn tiếp tục rầy rà tôi.

Vì vậy tôi nghiệm rằng cha tôi với ông Thái rất thân nhau.

Khi tôi đem lè cùi vắt vào bếp rồi, tôi lại lên ngồi chỗ cũ già vở xem sách.

Tôi nghe ông Thái nói :

— Thiên hạ kêu rêu nhiều vì thuế má nặng quá. Đã thế mà bọn quan lại mục nát còn đục

khoét của cải dân nữa thì thật là... ché má.

Rồi cha tôi nói :

— Mùa này bị mất bác ơi !

Ông Thái nói :

— Thằng cha tri huyện.. dâng con vợ cho lão Khâm-sú để mong lên tri-phủ. Ô ! thằng cha ăn hối-lộ số một. Dân huyện... rên trời về hắn !

Thế rồi ông Thái thở dài, cha tôi cũng thở dài.

Gửi lúc này, bác bán báo bước vô đặt trên bàn một tờ báo.

Cha tôi mời bác ngồi chơi một chút. Bác bận lắm, nhưng cũng ngồi xuống ghế. Bác bán báo độ 40 tuổi mà tóc đã bạc đến ha, phân ba. Bác ta nghèo, nghèo lảm Lần đầu mới quen biết, cha tôi có hỏi về đời sống của bác, bác trả lời :

— Chán lắm ! Gia-dinh tám miệng ăn nên thiểu trước hụt sau hoài. Tôi có một bà mẹ già hiện đang đau ốm, phải thuốc thang nữa. Vợ tôi buồn bán đề kiểm-thêm tiền mà tiêu dụng nhưng cũng chẳng ăn thua gì hết. Ba thằng con đầu học được mấy chữ rồi cũng phải thôi để học nghè.

Mấy đứa nhỏ sau thì đang còn đợi... Cái tình cảnh đó, bây

giờ bác ta cũng đem kè lại cho ông Thái nghe. Ông Thái nghe xong, vẻ mặt ông ta càng thêm buồn, rồi ông lại thở dài.

Câu chuyện của bác bán báo, tôi được nghe nhiều lần lắm rồi, do chính bác ta kể.

Mỗi lần nghe bác kè là tôi bức bối vô cùng. Và tôi muốn khai lớn lên, tôi sẽ có được tài phép gì để làm cho trên đời đừng còn những buồn khổ, đau thương nữa. Tôi đã biết rằng chính vì những buồn khổ đau thương kia mà cha tôi đã thở dài, mà ông Thái đã thở dài vậy.

Trên đây, tôi đã nói về hai người quen của cha tôi. Giờ còn một người nữa. Ấy là ông thầy tướng. Tuổi ông ta bằng tuổi bác bán báo. Nhưng tóc ông không bạc đến hai phần ba. Trái với hai ông kia, ông thầy tướng vẻ mặt rất lạc quan. Ông ta cười luôn như một kẻ sung-sướng. Nhất là khi ông uống vào vài chén rượu thuốc thì ông thật là vui tính. Ông ngâm thơ dường, ông hát bài, ông ca trù, thời thì đủ thứ.

Cứ mỗi lần ông bước vào nhà tôi, việc đầu tiên là hỏi cha tôi về sự làm ăn. Cha tôi sẽ trả

lời : « cũng đỡ » hay là « cũng dù sống ! »

Ông thầy tướng sẽ cười ha ha, và nói :

— Tôi mừng lắm !

Đại đề, ông thầy tướng là như vậy. Đến nhà tôi chơi là đem theo cả một sự vui nhộn đến. Nhiều khi, sự tiếp ông làm cha tôi bỏ mất công việc ăn làm ; mẹ tôi tỏ vẻ khé chịu và có hơi phẫn nàn. Nhưng hễ ông thầy tướng vắng dộ hai tháng không ghé chơi thì chính mẹ tôi lại nhắc với cha tôi :

— Bác Niên lâu chẳng thấy. Không biết bây giờ đang ngồi ngâm thơ và cười ở nhà nào ? Có bác cũng vui.

Đại đề, người ta có cảm tình với bác Niên như vậy.

Một hôm, không rõ vì sự hứng thú nào đó, bác Niên nhìn vào mặt tôi bằng đôi mắt vừa quan trọng vừa khôi hài, bác ta nói :

— Thằng này tướng tốt lắm ! Sau nhất định giàu sang vô-cùng, làm quan to, lấy ba vợ và có cả thầy mười lăm đứa con.

Cha tôi nghe thế, không tỏ vẻ gì cả, riêng mẹ tôi thì hơi vui vui một chút. Bà cười, mắt hơi sáng lên ánh hy-vọng.

Bác Niên nói về tương-lai của tôi xong thì cười hì-hì. Ông ta thường thế, cười hì-hì luôn bắt cứ lúc nào. Cười hì-hì xong, ông lại nâng chén rượu thuốc lên môi mà uống, rồi khà ra một cái rõ thật khoái trá.

Trong lúc này, giữa sự bất ngờ của tất cả, tôi nói :

— Những điều bác nói đó là sai hết. Tôi sẽ không như vậy đâu !...

— Đừng hồn ! Cha tôi là tôi.
« Ha ha ! », ông thầy tướng cười với cái điệu cười muôn thuở của ông, rồi nói :

— Răng mi biết được là sai ?
Ha ha !

Tôi hơi tức mà trả lời :

— Cháu biết !

Trong trí tôi bấy giờ còn nhớ câu chuyện của ông Thái, « câu chuyện thằng cha tri-huyện, hay thằng cha nào đó nứa ! ». Bon đó là bọn làm quan đã bóc lột dân, ăn hối lộ dân, chửi dân, chuyên môn đánh bạc. Và điều ghê gớm nhất là « dâng vợ mình cho Khâm Sứ để cầu thằng chức tước ». Ngày sau, tôi sẽ làm quan, theo như lời bác Niên nói : Tôi sẽ như thế ư ?. Không, không thể làm như « chúng nó » được.

Cương quyết như vậy cho mà xem !.

Trong tâm hồn niên-thiếu của tôi, tôi ao ước rằng trên cuộc đời đừng có cái bọn bần tiện và đốn mạt sống trên sự giàu sang bằng cách dẫm lên trên những con người khác.

Tôi đã nghĩ đến bác bán báo với câu chuyện của bác, buồn như bóng tối, buồn như một vùng nước động ở nơi những con đường hẻm. Bảo rằng tôi sau này sẽ giàu sang ư ? Giàu sang bằng cách gì đã chứ ! (ngay cả bây giờ đã làm người lớn). Tôi thấy rằng khó mà làm giàu nếu như không chà đạp những kẻ chung quanh mình, mặc kệ những tiếng than khóc, những sự nghèo đói của thiên-hạ.

Trong tâm hồn niên thiếu của tôi, tôi cũng sợ sệt rằng ngày mai tôi sẽ phải nghèo túng. Rồi tôi sẽ kề chuyện đời tôi, khác nào bác bán báo đã kề về đời bác, âm-u như một chiều mưa gió thê-lương và thảm-dạm.

Tôi sẽ như thế nào đây để ngày mai, khi lớn lên, tôi chẳng bị nghèo đói ? Tôi sẽ như thế nào đây để cho trên đời không còn những bác bán báo chán chường, dǎng cay vì cuộc sống tối tăm ?

Trí não con nít của tôi nghĩ rằng : cái cực khổ của bác bán báo hình như số dĩ có là vì những tên chuyên môn ăn hại bóc lột dân. Đời bác bán báo có lẽ tươi đẹp khi không còn những tên bóc lột ấy nữa, vậy. Cho nên tôi rất ghét những kẻ bóc lột dân. Nhưng, những kẻ bóc lột dân là ai ? Tôi chưa biết lắm. Nghe bác Thái nói về một vài « thằng cha » nào đó, thì tôi chỉ biết chừng ấy là đủ. Tôi cho rằng rồi đây, càng lớn, tôi càng biết thêm nhiều đứa nữa. Chỉ nghe nói về chúng, chưa được thấy mà tôi lần tôi tự nghiệm rằng có lẽ cái mặt chúng e khác với cái mặt của những người mà tôi yêu thương kính-mến. Cái mặt chúng nhất định là không được hiền lành và nhất định nợ cười của chúng không làm sao mà đẹp cho được.

Có một lần tôi nhớ rất rõ với bộ mặt ngạc nhiên mà ngây-nghĩ (và biết đâu lại không sung sướng) khi tôi đã trả lời, là tôi không cần chi, không ao ước chi những điều bác nói về tương lai của tôi. Bác nhìn kỹ lại khuôn mặt của tôi, lần này chẳng phải với đôi mắt một ông thầy tướng, mà là với đôi mắt của MỘT

NGƯỜI.

Bác nói với cha mẹ tôi :

— Thằng này cũng là !

Tôi không đồng ý về cái câu phê-bình của bác Niên về tôi. Tôi cho rằng tôi đâu có « là » gì, nhưng lần này tôi sợ cha tôi mắng nên tôi chả cải lại bác Niên.

Bác Niên lại nói :

— Thằng này sau sờ e không được sướng.

Câu này, tôi thấy có lẽ hơi đúng. Nhưng, chỉ đúng một phần nào thôi. Bởi vì nói như bác Niên nghĩa là không tin tưởng gì cả. Không tin tưởng một ngày nào đó dân-tộc sẽ được sung sướng, không còn những kẻ tham quan bóc lột dân, làm tay sai cho bọn vua quan phong kiến và bọn đi chiếm nước ấy nữa. Và cho rằng trên đời này luôn luôn thằng cha nào đó cứ đập đầu thằng cha nào đó, thằng cha nào đó cứ chịu để cho thằng cha nào đó đập lên đầu mình mãi mãi.

Vâng, tôi sẽ cực khổ, nhưng mà tôi cũng sẽ sung sướng. Sung-sướng khi nào dân-tộc — mọi người quanh mình — được sung sướng. (Điều này lúc nhỏ tôi tưởng là có thể thấy được khi thức dậy vào buổi sáng,

Nhưng, sau này mới biết là chẳng phải như thế — nó không là một điều mà người ta nhắc nhở chờ đợi trong khi chẳng làm gì cả. Ba người bạn của ch. tôi đã in vào tâm trí tôi ngay từ hồi còn nhỏ, đã thôi che tôi mau lớn, đã làm cho tôi mau già. Ba người đó đã không được sung sướng qua những cuộc đời của họ. Bác Thái, bác bán báo, người nào cũng có nỗi khổ tâm trong lòng ít có nụ cười trên môi.

Về sau này, khi tôi 13 tuổi, cha tôi mất đi thì bác Thái và bác bán báo cùng bác Niên có đến lạy mây lạy trước quan tài. Về về sau này nữa, tôi không được gặp lại hai người trên, riêng về bác Niên thì độ mẹ tôi mất, bác có tới cầm tay tôi mà khóc rưng rức :

— Thế là con khỏe lắm rồi đó ! Tuổi đang còn nhỏ mà sắp phải ra đời ! Thôi thì cũng gắng đi. Rồi bác tiếp :

— Tao ở Quang-trị, nghe mấy người quen họ nói từ ngày Tây vào chia súng trước ngực ch. , đòi soát nhà thì từ ngày đó ch. bị đau tim.

— Dạ.

Bên cái quan tài của mẹ tôi,

tôi nhớ mãi những lời mẹ tôi kề lại :

« Cả thầy năm tháng, đạp cửa bước vào, mẹ ngồi đầu lên thì thấy năm khâu súng chia tiến đến trước ngực mẹ ..

Tôi thuật chuyện đó cho bác Niên nghe, bác bảo tôi là bác đã biết rồi. Bác lặng yên, lấy hương thấp trên bàn thờ mẹ tôi rồi nhìn vào chiếc ảnh người đã chết mà nói :

— Suốt đời, chỉ hiền lành lắm.., không làm mếch lòng ai cả. Ai cũng thương, cũng mến.

Rồi lại tiếp, lần này nói với mẹ tôi, tưởng như bà đang ngồi uống nước ở nơi bàn gần đây, đang còn sống, và đang còn cười :

— Tôi đến thăm chị đây !

Đó là lần cuối cùng tôi gặp lại bác Niên.

Vài năm trước đây, trong một buổi mai mùa Xuân, tôi nghe nhiều người quen bác Niên nói :

— Ông thầy Niên chết rồi !

Tôi không buồn làm về chuyện bác Niên chết, vì có ai mà khỏi chết, nhưng tôi buồn mà nghĩ rằng bác Niên, con người thường cười hì hò, thật ra không có gì sung sướng cả.

(Coi lại P.T. tir số 13)



Bên lề lịch-sử



một người Pháp làm Vua tại miền núi VIỆT-NAM (1888-1890)

★ Nguyễn Vỹ

Ô T thanh niên, triều phú ở Bruxelles (kinh Đô nước Bỉ) tên là SOMSY vì ham danh-vọng nên tình

nguyễn giúp Marie 1er về xí Mô Sédang để mở mang bờ cõi. Y trả hết nợ cho Vua, mướn nguyên cả một chiếc tàu để đưa Vua về Sài-gòn và mua sắm cả súng ống đạn dược nữa. Marie 1er liền ký sắc lệnh phong cho nhà triều phú làm chức Quận Công SÉDANG. Quận Công còn mộ thêm năm viên sĩ quan toàn là người Bỉ, tên là Neef, Orban, Groetaers, Roeges và Hubin. « Vua », Marie 1er ký sắc lệnh phong chức một người làm Đại tướng và mấy người kia làm Thiếu tướng và Đại tá. Còn những « nhân viên » cũ của chính phủ nhà Vua như Jupilles, đồng lý văn phòng, quan thị vệ Mazergue, hoàng thân Kon jeri và Hoàng hậu Marie-Rose thì không nghe nói đến nữa. Nhà vua và « chính phủ cải tổ » của y xuống tàu ngày 13 tháng giêng 1890. Đó là một chiếc tàu Đức tên là Sachsen. Ngày 21 tháng giêng đến Port-Saïd. Nhà vua cho lệnh tàu cập bến, và cử ông LUDOVIC-WERTH làm lãnh-sự vương-quốc Sédang tại Ai-cập và thiết một bữa yến vương giả mời 23 người dự toàn là nhân viên Chánh-phủ Ai-Cập. Tại Port-Saïd vua còn mợ hai người lính hầu da đen. Ngày 31-1 nhà vua lại dài tiệc mừng ngày Sinh-Nhật của « Ngâ».



An của Marie de Mayréna

trên tàu. Ngày 9 tháng 2, đến Colombo, ngày 12 tháng 2 cập bến lên Singapore. Tại đây Marie 1er đòi viên Toàn quyền Anh phải bắn 21 tiếng súng đại bác để chào y, theo nghi lễ một quốc vương. Nhưng viên toàn quyền Anh không trả lời. Không những thế khi y thuỷ thủ một mình xuống bến, dắt theo một con chó, và đoàn tùy tùng theo sau, thi viên giám đốc hải cảng bắt y phải trả tiền thuế con chó. « Vuụ » và « triều đình » xuống ở khách sạn Adelphi. Lãnh sự Pháp lập tức đánh điện cho Toàn quyền Pháp ở Saigon biết. Ngày 19-2, biện lý Saigon ký trác bắt « tên Marie de Mayréna » về tội lừa đảo. Vì một tờ báo Hồng Kông đăng tin rằng Marie 1er có đem qua một đạo quân hùng mạnh do một viên Đại tướng chỉ huy để chiếm lại xứ moi Sédang. Báo Courrier d'Haiphong ngày

30-3 lại đăng tin Marie 1er có ba Trung tướng và hai Đại tá sẵn sàng đồ bộ Qui-Nhon.

Viên toàn quyền Pháp ở Saigon nghe tin ấy lập tức phái một chiếc tàu chiến ra đậu tại bến Qui Nhơn để sẵn sàng đối phó với tên bíp bợm ấy. Lại có nhiều xô-lúp và các tàu nhỏ có khí giới canh phòng dọc theo bờ biển từ Cáp đến Qui Nhơn. Nhưng Marie de Mayréna bình tĩnh sống cuộc đời đế vương ở Singapore. Y cưới một người vợ Chà-Và tên là AISA, mà y ký sắc lệnh tòn làm Hoàng-hậu, y gửi thư cho vua Xiêm đề nghị cho y mượn đường sang Kountum và y chịu làm nước chư hầu cho vua Xiêm để chống lại Pháp ở Đông Dương. Nhưng vua Xiêm không trả lời. Ở singapore được 3 tháng không có kết quả gì lai tiền gần hết, hoàng hậu AISA bỏ trốn đi, người lính hầu da đen cũng bỏ về Ai - Cập. Các Đại tướng, Đại - tá, Đồng lý văn phòng v.v... cũng đều chuồn đi mỗi người mỗi ngã, kẻ thì buôn đồ lậu, người thi thất nghiệp đi lang thang rồi lẩn hòi đi làm công trong một vài nhà buôn ở Singapore và ở Xiêm. Nhưng còn một chàng lính thủy hời điện tên là HAROLD-SCOTT nhứt định ở lại theo hầu vua. Marie 1er phong y làm Tổng-trưởng bộ Hải quân. Y cùng với nhà vua đáp tàu ra ở cù lao TIOMAN. Đây là hòn cù lao tí-xiu chỉ có vài trăm cây dừa và vài chòi lá của các thuyền



Marie De Mayréna mặc lễ phục Quốc Vương-Sédang

chài Mã Lai. Lại có một người Pháp tên là VILLEROI với một người vợ Nhợt Bồn cả hai đều ghiền thuốc phiện và trú trong một chiếc chòi lá ở cù lao này làm nơi cẩn cứ cho bọn buôn đồ lậu quốc tế trên đường biển Hồng-kông—Sàigòn — Singapore, MARIE DE MAYRÉNA ở đây đến ngày 11-11-1890 thì hồi 3 giờ chiều y đi vào rừng bắn chim, bị một con rắn độc cắn. Y rảng bỏ về đến chòi thi chết. Tổng trưởng bộ Hải Quân của y là AROL-SCOTT gởi thư về Singapore báo tin ấy, mãi đến ngày 28 tháng 11 báo *Daily Press* ở Singapore mới đăng mấy dòng như sau đây : « A French gentleman named Marie de Mayréna who had taken up his residence on Pulau Tioman, died from the effects of a snake bite in November last » « Một người Pháp có nhà ở cù lao Tioman, tên là MARIE DE MAYRÉNA bị rắn cắn chết trong tháng 11. »

Chuyện này viết theo các tài liệu sau đây :

—Grand Dictionnaire Universel Larousse T. XVII, 2e Supplément (1890) :

— Maurice Soulié : Marie 1er. Roi des Sédangs (Paris 1927).

— Baille : Souvenirs d'Annam 1886-1890.

— J.B Guerlach : Mayréna, roi des Sédangs.



Ấn của « Vua Marie 1er »

— Baron Mars de Villiers du Terrage 1906 — Chap. XX : Rois sans couronne.

— La cochinchine humoristique par Marx. Paris

— Heroes in Exile : The king of the Sedangs (a true story of days that are dead in Southeastern by Clifford Ed. John Murray London)

— Au pays Moi : Marquis de Barthélémy. Plon-Paris 1904.

— Un aventurier du XIX^e siècle : Marie 1er. Roi des sédangs : J. Marquet, 1927.

— Essai sur la psychologie de l'aventure de Marie 1er Roi des Sédangs. Marcel Ner Revue Indochine 3-28.





LÀM DÁNG

CÙNG

Sáng nay em đứng trước dài gương,
Son phấn em tô dôi má hường,
Đôi mắt trong-veo, ồ sáng nhủ,
Rồi đây em sẽ làm người thương !

Bên đường tưới thảm, ngắm người đi,
Mỉm miệng cười duyên, làm kẻ si !
Tha-thướt lừng ong, đường uyển-chuyển,
Điệu-dáng em bước, giống Tây-Thi !

Em vừa làm dáng mấy hôm rồi,
Mà làm chàng theo bén gót rồi !
Rộn-rộn bên tai cậu tú-tỉnh :
« Người đâu đẹp thế, hối ngườiơi ! »

Em mặc những lời nói thiết-tha,
Lanh chun em bước, bước dồn xu,
Nực cười chàng ẩy theo, theo mãi,
Theo đến khi em khuất tận nhà.

Em càng trau chuốt để thêm xinh,
Cho làm chàng si phải thất tình !
Bỏ ghét những phuờng trông thấy gái,
Vội-vàng tú-tỉnh chuyện Ba-sinh !

QUỲNH-HOA



THÁI-THÚC-DIỄN

MÁY IN — CON SỐ GAMMA — LƯỢC ĐỘ VẬN HÀNH CỦA PHIM NGƯỢC VÀ TIẾNG CHUYỀN ÂM

(Tiếp theo P. T. số 15)

PHIM ngược rửa xong, bác thợ đưa qua phòng đo phim. Bên ta thường chỉ một người trông coi hai ba việc.

Phim thường không đều, vì đèn đuốc mờ sai, hoặc vì nhiều chỗ « trong » và « ngoài » ánh-sáng khác nhau, khi quên đo ánh-sáng. Nhiều lúc có chỗ phải cho ảo-giác đêm, sáng trắng, sương mù v.v.. Vả lại cần phải cắt bỏ những đoạn xấu, chọn lọc những đoạn tốt.

Phim chạy qua một máy rọi nhỏ nối tiếp với công-tơ đo chiều dài. Căn-cứ vào công-tơ, người thợ cắt bỏ theo lời chỉ-dẫn của biên-bản do « thư-ký » ghi chép trong khi quay.

Phim lọc còn độ 1/5 hay 1/10.

Nhưng cũng còn chỗ sáng chỗ tối không đều nhau. Tất cả cuốn phim phải có một mức độ ánh-sáng trung-bình : một con số. Con số ấy do một chiếc máy đo xác định.

Nhiều khi người ta chỉ lấy mắt đđ chứng theo kính - nghiệm. Nhưng kết-quả như chúng ta đã trông thấy trên hầu hết các phim làm tại đây. Cho nên căn-cứ vào máy móc chắc ý hơn.

Đây là một chiếc đèn rọi ra một luồng ánh-sáng, ánh sáng này cản-hưởng một tế-bào điện-ánh chỉ-huy một cây kim xoay trên một mặt tròn có ghi số từ 0 đến 3.

Nếu chúng ta lấy một khúc phim ngược, đặt một hình lên cái lỗ ti-ti của chiếc máy, chúng

ta lấy tay ấn cái cần chứa tế bào xuống sát mặt phim, thì một cây đèn sét lên, xuyên qua lỗ li-ti rồi qua phim đắp ngay vào tế-bào. Ánh-sáng xuyên qua phim bị màu sắc của phim cản-trở nên sức cảm-hưởng tỷ-lệ với chất đèn tối của mặt phim. Ví dụ phim đèn kít thì con số sẽ là 0, nếu phim trắng ẹt, trong veo, con số sẽ là 3. Các con số khác đi từ 0 đến 3 : 0.1 0.2... 0.9...1.2.3.

Phòng thí-nghiệm luôn sẵn có những đoạn phim làm tiêu-chuẩn để so-sánh. Những đoạn phim ấy đã được do, in từ trước, ví-dụ : với độ số gamma 1, thì phải để đèn in bao nhiêu mới đạt được số 1,7 chẳng hạn... Căn-cứ vào đoạn phim tiêu-chuẩn ấy gồm có nhiều dót ánh-sáng khác nhau người ta định con số mở cho mỗi đoạn phim sắp đem ra in.

Ví dụ chúng ta quyết-định con số gamma của toàn-thể cuốn phim này là 1,7. Chúng ta bắt đầu đo phim ngược, ghi kỹ các con số gamma đã tìm thấy : 1,—1,5—0,9—1,2—1,8—2,—0,7—1,7 v...v... Bây giờ ta xem trong bảng số của các đoạn phim tiêu-chuẩn muốn 1 trở nên 1,7 thì phải để đèn số 3 hay 4, đoạn phim đo được 1,5 phải để 6 v.v... chúng ta ghi số đèn in phải để cho mỗi đoạn, để khi phim sống khi in xong, rửa, đem đo sẽ đều 1 con số 1,7.

Con số để đèn sẽ đem xử-dung vào chiếc máy in.

Máy in gồm có nhiều thứ, nhưng nguyên-tắc giống nhau :

in liên-tiếp hay in từng hình một, Thứ in liên-tiếp vừa để xài in hình và tiếng, thứ in từng hình một chỉ để in hình hoặc làm xảo-thuật mà thôi.

Đại khái máy in gồm có một bộ phận chính là ô đèn roi mục đích roi ánh sáng xuyên qua phim để cảm-hưởng phim sống(positif). Tùy theo đèn mở sáng hay tối, màu-thuần sẽ ít hay nhiều và con số gamma cuối cùng (sau khi rửa phim sống) sẽ đồng đều cho tất cả cuộn phim.

Sự thay đổi ánh-sáng do những chiếc pô-tăng (potentiomètre) điều chỉnh. Các chiếc pô-tăng do một bộ phận điều khiển. Bộ phận này đặt ở đầu máy cho phim băng ngang trước khi qua ô đèn, gồm có một hòn bi được giữ nguyên chỗ bằng một chiếc lò-xo. Phim ngược sau khi đo gamma, được bấm từng khắc bên rìa phim. Mục-đích các khắc là như thế này : Nếu rìa phim chạy tron thì hòn bi vẫn nằm trong ô, đến chỗ bấm, khắc hòn bi chạy ra vừa làm bật một cái công tắc, cái công tắc đó thay ánh sáng cây đèn roi. Hòn bi chỉ nhô ra rồi lại bị rìa phim ấn vào như trước cho đến khi có một khắc khác.

Người thợ theo thứ tự của các con số đã ghi kỹ lưỡng, cứ việc vặn các pô-tăng chỉ đúng vào số đã cho, đèn sẽ mở theo con số đó.

Các con số được ghi trên một tờ giấy riêng, luôn luôn phải

định theo mỗi cuộn phim và cất kỹ, để dùng về sau. Bao nhiêu số thì bao nhiêu khắc, theo tự tự.

Ví dụ : các con số : 5.4.8.9.. 7.2.1.8.. thì rìa phim cũng có bảy nhiều khắc. Người thợ theo bảng ghi, xoay mỗi pô-tăng theo các con số kẽ trên, nghĩa là cây kim của mỗi pô-tăng được xoay chỉ đúng vào số ấy. (Mỗi pô-tăng nằm trên một tấm bảng riêng có ghi số từ 0 đến 10 và pô-tăng được đánh số thứ tự từ 1 đến 10. Như vậy người thợ mở pô-tăng 1 đến con số 5, pô-tăng nhì đến con số 4 pô-tăng 3 đến con số 8 v.v... Xong, lắp phim. Phim lắp thuốc ăn với thuốc di qua các suốt cỏ gai để kéo phim. Xong, bật đèn roi (cố nhiên các công việc đều làm trong ánh đèn lục vì phim sống không bắt màu lục). Máy chạy kéo phim kêu tóc-tóc đến chỗ khắc vang lên tiếng « cùp » rồi chạy đều qua một cái khắc khác... Nên chú ý các khắc phải bấm trước chỗ thay đổi ánh sáng chừng 10 hình. Lẽ cố nhiên các con số đèn nếu quá chênh lệch thì phim sẽ bị hoặc quá lọt hoặc quá đậm trong một khoảng ngắn trước khi đèn chạy đúng ánh sáng. Sự kiện này xảy ra trong các máy in chạy liên tiếp. Còn nếu dùng máy in từng hình thì người thợ có thể cho ngưng máy trong 1 vài giây cho đèn lên đúng ánh sáng mới cho chạy lại. Tuy

nhiên trong khi may đứng th cánh cửa sổ để lọt ánh đèn rọi ra, được đóng kin, nên cái « hình » ấy không bị ăn đèn thu nhỏ trong máy in liên tiếp (mỗi khi máy bị kẹt hay ngừng bất tử.) Đó là cái lợi của máy in từng hình một).

Cánh cửa sổ cũng do một cái nút chỉ huy đi từ số 0 đến 10 nghĩa là từ nhỏ đến lớn. Càng số nhỏ thì lỗ càng lớn, số càng lớn, thì lỗ càng nhỏ.

In tiếng cũng phải đo gamma như in hình. Tuy nhiên tiếng vô tại phòng thí nghiệm chỉ cần đo 1 chỗ là đủ, mà đo dày cốt là tìm một con « số đèn » in tương đối trung bình cho cả tiếng lẫn hình và tỷ lệ với nhau cho kết quả được hoàn hảo.

In hình trước, tiếng sau. Tiếng luôn đi trước 20 hình.

Nghề in phải học chừng 3 đến 5 năm mới thành. Có những động tác không thể nói rõ ra, có trong thấy mới biết. Hiện nay, chúng ta cũng có chừng 5, 6 người thợ rửa và in khá giỏi đang phục vụ trong các hãng phim nước nhà. « Nghề dạy nghề » là phương châm của các tay thợ ấy !

Phim rửa và in xong, lại đưa qua phòng ráp nối để dọn vén cho cuốn phim thành hình. Và đây là công việc của một « Đạo diễn » âm thầm say mê xây dựng bằng những đoạn phim đã chụp xong, nối ráp làm sao cho khán giả say mê, hồi hộp, cảm

thông hay chán nản... khó chịu... và bỏ ra về vì cuốn phim không mạch lạc...

Tiếng khi quay được ghi vào băng điện từ, hay vào ngay phim sống (tốn kém hơn). Phim điện từ được cắt xén theo phim ngược (lấy những đoạn tốt, tiếng rõ v.v..)

Băng điện-từ được nối lại so với phim bản sao, trên máy Synchroniseur, xong đem vô tiêng qua phim sống băng máy ghi tiếng lêu phim. Băng tiếng ngược này được đem đi rửa và do gamma.

Một mặt phim hình ngược sau khi cắt xén xong, so với phim tiếng ngược. Người ta có thể dùng hai bản chính này để in thành phim đem ra chiếu, xong làm như vậy rất nguy hiểm vì một lần in đến hai ba trăm cuốn gởi đi khắp nơi, thì các phim ngược chánh bị chọt, vẹt, đứt v.v... không ít.

Nên thường ta dùng giải pháp sau : Các phim chánh (bản ngược) được đem sao lại thành phó bản (contretypes). Các phó bản là một thứ phim riêng khi phim ngược in qua vẫn giữ nguyên trạng « NGƯỢC », nghĩa là cùng một thứ phim ngược như chánh bản.

Người ta đem cắt kỹ các bản chánh, chỉ dùng các phó bản để in thành phim khai thác thường-mãi nghĩa là đem ra chiếu. Làm như vậy nếu lỡ các phó bản có hư hao đi thì lại lấy

bản chánh ra sao lại phó bản ngược khác để in...

Và lại khi đem ra sao, thường các chỗ đậm lợt đều do kỹ càng và sửa chữa thành ra một số đều (MỘT CON SỐ GAMMA CHUNG cho cả cuốn). Khi đem phó bản ngược ra in thành phim đem chiếu khỏi cần có văn pô-tảng nữa, chỉ cho nó chạy có một số mà thôi, đã mau mà tiện lợi...

Để các bạn có một ý-niệm tổng-quát về buồng tối, tôi xin phác ra dưới đây bảng lược đồ đường đi nước bước của « phim » từ khi chụp xong cho đến khi đem ra chiếu lên màn bạc :

MÁY QUAY PHIM, PHIM-NGƯỢC, RỬA, CHỌN LỤA (RUSH).

MÁY VÔ TIẾNG, PHIM ĐIỆN TỬ (magnétic), CHỌN LỤA, ĐO GAMMA, IN QUA PHIM SỐNG, RÁP NỐI : SỐ, VÔ PHIM SỐNG, ĐO GAMMA, IN CONTRE TYPES (PHÓ - BẢN NGƯỢC).

IN CONTRE TYPES (PHÓ-BẢN NGƯỢC) - - - IN CHUNG RA PHIM ĐEM CHIẾU.

Đặc biệt là khi ráp nối, phim tiếng có thể làm thành nhiều thứ tiếng bằng cách chuyển âm. Muốn chuyên âm người ta làm thế này. Lấy từng đoạn phim ngắn (30m) mắc vào máy chiếu di chiếu lại nhiều lần lên

màn ảnh. Các chuyên viên sau khi đã học thuộc lòng từng câu văn đáp vào ngồi trong một căn phòng kín tiếng nhìn lên màn bạc và lắp theo miệng của tài tử. Lẽ nhiên là máy chiếu được đặt ở ngoài cho tiếng khỏi vang vào phòng. Trong phòng chỉ đặt một chiếc máy vi-âm, các chuyên-viên phải im-lặng, nói cho đúng giọng không những phải ăn khớp với miệng của tài tử mà còn phải ăn khớp với tình cảm của tài tử vào lúc đó. Tiếng được ghi vào băng điện từ. Cứ thâu xong lại phát ra đồng thời với phim, cho đến khi thấy ăn rập với nhau là được.

Dùng chuyên-âm không những để phiên ra tiếng nước khác, lại còn để vô tiếng cho những đoạn phim không thể lấy tiếng trực tiếp được (như quay ở chợ, chỗ đóng ồn ào v.v...). Phương-pháp này lại còn dùng để khuếch-trường thị-trường. Ví-dụ phim Việt-Nam làm thêm một bản tiếng

Lào hay Cao-Mèn (versions) để cuốn phim có thể đem lên Lào hay Cao-Mèn chiếu:

Lẽ dĩ-nhiên là khi dịch người dịch-viên phải để ý đến động-tác của môi miếng của tài-tử, ví-dụ : Ngô tả nị có thể « dịch » là Ông đã mắng... Maman : Má ơi Má !...Je taime. Đây là những ví-dụ tạm để các bạn có một ý-niệm thế-thôi thực ra động-tác phát-âm rất rắc-rối mỗi nước phát-âm mỗi khác tuy nhiên có những chữ mà đồng-tác môi miếng gần như nhau. Dịch để chuyên-âm không phải dịch không mà còn phải dịch thế nào để cho khi nói ăn-khớp với miệng tài-tử.

Ngoài vấn-de ăn khớp miệng, lại còn vấn-de tiếng nói, lựa chọn sao cho đúng, hợp vai tuồng, con nit, ông già, bà cả, cô nương... Trong các chuyên-viên chuyên-âm nước nhà tôi công nhận có cô L.C. rất đáng tán-thưởng, và chỉ có phim N.V.D.S.D. khả-dĩ xem được !

(Còn-nữa)

* CỤ NGUYỄN-DU NÓI TIẾNG PHÁP

— Anh ạ, tác-giả truyện Kiều tinh-thông Hán-học đã dành, nhưng điều lạ, là cụ lại nói được cả tiếng Pháp nữa.

— Anh nói thế có gì àm bằng chứng không ?

— Sao lạ không ? Tôi luôn luôn « nói có sách, mách có chứng » này, anh nghe đây :

« Sông Tương một giải nông-sò...
và « Tuyết in sắc ngựa cu-dòn...»

« Nông sò » (Non, monsieur) và « cu-dòn » (Cochon) không phải là tiếng Pháp hay sao ?

TRUYỆN NGẮN



★ TUYẾT HƯƠNG

Có? không! Có? Không!...
Mỗi tiếng bước chân lại
vang trong trái tôi một dấu hỏi. Tôi có cảm tưởng mình là
người lính lên đường ra mặt trận.
Mỗi bước tiến gần chiến trường
lại tự hỏi mình sẽ sống hay chết?

Minh có đến chỗ hẹn chàng?
Tôi băng lồng dồn mó tóc óng à
của tôi để được biết điều đó. Một
Phút thấp thỏm giữa chừ có và

không sao ghê gớm thế! Tôi bị
dẫn ra pháp trường còn dễ
chịu hơn. Bởi vì tôi được biết
minh sẽ chết.

Chưa bao giờ Minh sai hẹn.
Bao giờ chàng cũng đến sớm hơn.
Có khi sớm hơn cả một giờ đê
mà... trách tôi sai hẹn, đê mà
bảo tôi là đàn-bà. Minh tin rằng
đàn bà nào cũng chậm chạp rẽ
rè. Nhưng lần này thì khác. Minh
đã bảo sẽ không gặp tôi nữa.
Liệu chàng có giữ lời chàng? Có
thể lầm. Minh có nhiều tính tốt
cũng như tính xấu. Chàng nhiều
tự ái cũng như lòng vị tha.

Ai biết được chàng sẽ đê lý
trí hay cảm tình chàng?

Minh hay giận dỗi cáu kỉnh.
Tôi bảo chàng xấu tính, chàng lại
bảo tại tôi lừng khừng, không
chiu trả lời dứt khoát, cứ đê chàng
khô sở giữa hy vọng và thất vọng.

Giữa hy vọng và thất vọng thì
làm sao mà khô sở? Lúc này tôi
mới cảm thấy nỗi khô tâm của Minh
có lẽ giống như tôi thấp thỏm giữa
chữ có và không. Vậy mà chàng
phải chịu s ng trong tình trạng
ấy gần ba năm trời! Tôi chỉ làm

khô chàng vì hoàn cảnh, liệu
chàng còn cố chấp chàng?

Trả lời dứt khoát làm sao? Tôi
chỉ có thể hứa lấy Minh nếu gia
đình thỏa thuận. Điều đó cần
phải thông thà, từ từ. Khi mọi
người đã có quan niệm gia đình
zhòng của tôi phải tương đương
với gia đình tôi. Nhưng Minh
không có gia đình, vì chàng mồ
côi. Và lẽ tự nhiên chàng nghèo.
Bởi vì bây giờ mới là lúc chàng
bắt đầu làm việc.

Minh nghĩ khác. Chàng bảo
không cần sự thỏa thuận của ai
hết. Chúng tôi cùng quá tuổi
trưởng thành rồi. Cố tôi và chàng
yêu nhau là đủ. Cứ lấy nhau, nếu
sợ làm phiền lòng người khác và
sợ bị công kích thì di chỗ khác
sống. Minh quả quyết khi có con
cái mọi người sẽ vui lòng tha thứ.
Chàng bảo bà mẹ nào chả thích
có cháu đê bế ẵm và chiều chuộng.

Lẽ dĩ nhiên tôi phản đối lý
luận ấy. Tôi là con gái. Tôi yêu
Minh, song tôi cũng yêu cả mẹ
nữa. Tôi chỉ xáy hạnh phúc hoàn
toàn. Sung sướng trên sự đau
khô của người thân thì không đời
nào lương tâm được yên ổn.

Ai cũng giữ lập trường của
mình. Lẽ dĩ nhiên là chúng tôi

cãi nhau luôn. Minh bảo tôi chưa
hết lòng yêu chàng. Tôi trách
Minh ích kỷ và tàn nhẫn. Chúng
tôi đều có lý. Nhưng vì cùng yêu
nhau, nên lần nào cũng vui lòng
giảng hòa. Không chàng thì lại
tôi chịu khó làm lành trước.

Lần nào cãi nhau cũng chỉ vì
tôi không chịu trả lời chàng dứt
khoát. Chàng bảo:

— Em là chúa lừng khừng.
Chỉ tìm cách hoán binh là giỏi.

— Đợi em ít lâu nữa thôi.

— Ừ thì đợi. Nhưng em có
nhất định không?

— Có, nếu mẹ băng lòng.

Chao ôi, cứ loanh quanh với
câu truyện ấy mãi thật là đau khổ!
Nhưng nếu đã tin ở tình của tôi,
Minh phải kiên nhẫn một chút
chứ. Chúng tôi chỉ đê thì giờ cãi
nhau, hờn giận và làm lành.

Thế rồi Minh bỏ đi, và nói
sé không gặp tôi nữa.

Tôi tin chàng nói câu ấy trong
lúc nóng giận. Bởi vì lúc nào tôi
cũng linh cảm rồi tôi sẽ thay đổi
được ý của mẹ, tôi tin rằng tình
yêu của chúng tôi sẽ thắng.

Tôi đã thắng thật. Buổi chiều hôm
ấy mẹ tôi đã làm tôi thành một
thiếu nữ sung sướng nhất thế giới.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình

Giàu có vô cùng, Ánh sáng mặt trời thành những đồ trang sức đẹp và quý vô giá. Tất cả màu sắc trong đất trời làm áo của tôi.

Đời thật đáng yêu ! Mẹ tôi thật đáng quý ! Đã cho phép tôi lấy Minh. Người đã bằng lòng nhận người yêu của tôi làm con rể. Tôi có chàng là có tất cả.

Điên rồ vì sung sướng, tôi viết vài mẩu chữ gửi cho Minh. Chỉ mấy giờ đồng thời. Xong chắc Minh sẽ hiểu theo lời nói truyện của tôi. Mỗi thói quen, mỗi cử chỉ, từ lời nói, cái nhìn, sự thay đổi trên nét mặt của Minh tôi đều nhớ như in mà.

Tôi đã viết giấy gọi Minh. Viết bằng một giọng nồng nàn tha thiết nhất. Mấy giờ nghe ngạc và mảnh giấy tôi vẫn thuộc lòng. Bởi vì nó thốt tự đáy lòng, nó là sự sống của tôi.

Tôi chỉ viết : « Đúng chín rưỡi sáng thứ hai em đợi anh ở bến Hàng Dừa. Em sẽ ngồi chiếc ghế son xanh, trên hè. Đừng dề em chờ nhé. »

Có thể thôi. Xong tôi biết Minh sẽ tưởng tượng thấy tôi nhảy nhót chạy lại, dơ hay tay đến chàng. Minh vẫn bảo tôi chạy như con sáo mỏ vàng. Tôi hỏi con sáo mỏ

vàng chạy thế nào ? Chàng nói nó chạy như tôi vậy. Lối nói truyện của chúng tôi hình như không bao giờ hết. Minh sẽ vừa cười vừa nghe tôi nói tí tí :

— « Anh nhớ nhé ? Đúng chín rưỡi đấy nghe không ? Em sẽ ngồi trên chiếc ghế dài. À, mà ghế son xanh đấy. Em chỉ ưa màu xanh thôi mà. Anh sẽ tìm em ở bến Hàng Dừa, giấu ghế trên hè ấy mà. Nhớ chưa ? Chín rưỡi đúng đấy. Đừng quên nhé ! ... »

Tôi có thói quen hễ Minh đến là chạy lại, hai tay ôm lấy cánh tay chàng, cười cả bằng mồm, cười cả bằng mắt, và nói huyên thuyên không dè chàng có thì giờ trả lời nữa. Minh bảo cứ trông thấy đôi mắt tôi là chàng không thể giận ghét tôi, là chàng sẵn sàng tha thứ tất cả.

Lần này tôi chỉ còn hy vọng nếu Minh nhớ đến đôi mắt của tôi. Hôm qua chàng vừa viết thư, nói rằng không chắc có đúng hẹn, còn dè xem có xoay được tiền không đã. Chàng còn viết :

— « Gặp làm gì nữa ? Vô ích ! Tôi biết tính cô lắm. Tôi không thể chờ suốt đời được. »

Thật quá chàng nhẫn tâm. Thế mà bảo rằng yêu tôi !

Lời thư như thế thì hy vọng gì ? Tuy vậy tôi cứ đi. Nếu Minh không tới thì sao ? Đối với trước là truyện khác. Böyle giờ lời lẽ trong thư tỏ ra chàng vô tình, tàn nhẫn, không cần tôi nữa. Tôi sẽ xử trí ra sao ? Có lẽ tôi không đuổi theo chàng. Tình yêu không phải là thứ xin xỏ.

Sáng nay tôi đã trốn nhà, lên đi gặp Minh. Tôi không muốn ai biết mình đang bị rầy vò bởi hy vọng, tuyệt vọng, sung sướng và tất cả thề sẽ đau khổ.

Đứng nép bên hè, tôi đợi cho những con chim sẽ quay đầu ngó sang vườn nhà hàng xóm, và chờ lúc có trong vườn nói chuyện với gió thật say sưa mê mải, mới nhẹ nhàng nhón gót ra công. Tôi không muốn cảnh vật lấy tôi làm đầu dè cho các câu truyện của chúng. Nếu tôi sung sướng, chúng sẽ ghen tị. Và chẳng may truyện gì xảy ra, chắc sao chúng cũng bàn tán nhiều về hành động của tôi. Thế nào chúng chẳng bảo tại tôi thế nọ, tại tôi thế kia. Người ngoại cuộc hay bình phẩm lắm. Tôi không sợ bị chỉ trích, nhưng tôi không & muốn ai thì thăm sau lưng. Lũ lá cây vẫn có tiếng hay bếp xếp.

Lát nữa gặp Minh, tôi sẽ ôm lấy cánh tay chàng, kéo ngồi

xuống ghế cạnh tôi và nói thật khẽ :

— « Mẹ băng lòng rồi ! »

Chắc Minh sẽ nhảy lên vì ngạc nhiên. Tôi sẽ nhắc lại lần nữa cho chàng tin là tai mình nghe đúng. Có lẽ Minh sẽ ôm tôi vào lòng, (nhưng không được, vì ở ngoài đường). Tôi sẽ hỏi :

— « Anh định bao giờ cưới em ? »

Minh sẽ nắm lấy tay tôi, nói nhỏ tí như nói thầm. Chúng tôi nói truyện với nhau toàn nói thật khẽ. Lúc nào cũng chỉ sợ người nào hay cảnh vật chung quanh nghe lén.

— « Ngay bây giờ ! »

Thật là điên nỗi. Tôi sẽ cười ghê lắm. Còn phải về nhà, ra mắt mẹ xem người bảo sao đã chử. Lúc Minh về, chắc mẹ sẽ nói :

— « Cậu ấy trông hiền lành nhỉ. Vừa đi làm vừa đi học, người thật có chí. »

Tôi sẽ lấy tay che miệng mà cười. Lúc trước mẹ cứ che người ta nghèo, không có cha mẹ.

Tôi cảm thấy rất bỗng một bên má và một bên cánh tay. Böyle giờ tôi mới chơi nhớ ra mình quên không dem nón. Nắng miền biển như những cái kim hơ nóng, châm vào má, vào tay tôi. Lát

nữa, lúc về tôi sẽ đi nép vào Minh để nhờ cái bóng chàng che đỡ nắng. Có một người yêu đồng đồng cao cũng lợi lâm chứ.

Chưa chi tôi đã tưởng tượng đến lúc mình mặc chiếc áo màu hồng, ôm bó hoa trắng tươi thắm như nụ cười của cô dâu, đứng bên cạnh Minh để chụp ảnh. Rồi cái ảnh ấy sẽ phóng to lồng khung treo giữa nhà, và một cái xinh xinh để trên bàn viết của Minh.

Sống bên nhau. Chỉ có hai đứa với nhau chắc là vui thích lắm. Tôi sẽ cười suốt ngày. Cười cả bỗng miệng, cười cả bỗng mắt để không bao giờ Minh hờn giận được. À, có lẽ tôi sẽ trêu cho chàng đôi đùa cười. Bộ mặt ấy mà đang cau có lại cười ngay chắc có hiệu quả hay lắm. Tôi sẽ đem cái gương ra cho Minh soi. Nhưng lúc cả hai đứa cùng đối thì làm thế nào呢? Bấy giờ tôi nhất định sẽ không làm lành trước. Vậy thì tôi sẽ đến bao giờ? Minh rất nhiều tự ái!

A, hay lắm! Tôi vừa nhớ một câu truyện nghe lóm của mấy bà có chồng đã lâu ngày. Một bà nói:

— “Không bao giờ nhà tôi đâm giận tôi.”

Các bà kia còng nhao nhao lên,

— « Sao mà giỏi thế? Chắc chị khéo chịu ông ấy lắm. »

— « Tôi có bí quyết. Hết làm gì trái ý, tôi chỉ cần nói đi nói lại, chỉ việc khóa trái cửa buồng ngủ một đêm là đâu vào đấy. »

Tôi sẽ thực hành bí quyết ấy với ông chồng của mình. Nhưng phải cẩn thận, kéo lại dép ông ấy vào buồng rồi mới khóa thì hỏng kiều. Tôi tự hỏi không biết cái bà phát minh ra bí quyết bắt nạt chồng này có bao giờ vô ý để ông ấy vào rồi mới khóa cửa buồng? Hay khóa cửa buồng rồi lại ném chìa khóa ra cửa sổ?

Có tiếng con chim gì kêu وهو ghê quá! Tôi ngưng đầu nhìn lên, thấy con quạ đen đang lượn ngay trước mặt. Tự nhiên tôi lạnh cả người. Lạnh vì sợ hãi một điềm chẳng lành, chứ không phải vì rét đâu. Bây giờ tôi mới tự hỏi:

— « Minh có đến không? »

Cứ thế mà tôi hỏi thăm mãi. Bao nhiêu mộng đẹp của tôi tan biến đi đâu mất cả trong một giây.

Mỗi bước chân lại vang lên một dấu hỏi. Tôi có cảm tưởng mình là người lính lên đường ra mặt trận. Mỗi bước tiến gần chiến

trường lại tự hỏi mình sẽ sống hay chết? Thật là rùng rợn ghê gớm. Bởi vì khôn thè biết trước mình sẽ sống hay chết.

Tôi phải bước độ khoảng một trăm hai mươi bước mới tới một gốc cây. Một trăm hai mươi dấu hỏi liên tiếp trong tâm trí! Từ đây đến bến hàng Dừa còn bao nhiêu gốc cây nữa.

Tiếng sóng vỗ dưới bờ biển rào rạt như những tiếng thở dài của người chinh phụ. Mặt trời chiếu xuống mặt nước, ánh sáng làm lóa cả mắt tôi. Chiếc ghế đầu tiên đã hiện ra dưới gốc cây bàng. Không, tôi tìm cái ghế mầu xanh cơ.

— « Minh đã đến chưa? »

Xưa nay bao giờ chàng cũng tới trước, chẳng bao giờ đè tôi phải chờ đợi.

Tôi vẫn nhớ kiều chờ đợi của Minh. Nếu đứng, chàng sẽ bỏ tay vào túi quần, đi bước một theo một cái hình học tưởng tượng. Nếu ngồi, chàng chỉ nhìn thẳng trước mặt, bắt chéo chân, hai tay ôm đầu gối. Kiều ấy có thể ngồi hàng giờ. Chắc Minh đã nghiên cứu kỹ lưỡng để mà có sức đợi tôi.

Ghế sơn xanh đây rồi. Chưa

thấy Minh đâu. Đứng đây rồi còn nhìn thấy suốt giây ghê ở trên hè, có tất cả ba chiếc ghế sơn xanh. Sáng thứ hai bấy giờ thật là vắng vẻ. Có lẽ chàng đến muộn. Tôi ngồi xuống ghế, đầu luôn quay nhìn hai bên đường nhủ thầm sẽ ngoan ngoãn đợi như Minh vẫn đợi.

Nhưng chàng ngoan ngoãn đợi vì biết chắc sao tôi cũng đến. Còn tôi. Liệu chàng có đến? ý nghĩ đó làm tôi điên cuồng cả người lên. Những quán bán giải khát ở dưới bến tôi chỉ thấy như những con quay mầu rực rỡ. Có những hàng quà gánh lại gần mòi, tôi chỉ lắc đầu. Đối với tôi lúc này, lắc đầu cũng là một cái tội. Rồi dần cúi thoáng thấy bóng ai tôi gần là tôi lắc đầu. Hình như mấy bà già ngồi ở gốc cây kia nhìn tôi và nói gì. Cần chi! Dù người ta có bảo tôi cầm cung chẳng cần. Điều tôi muốn biết bây giờ là Minh có đến hay không mà thôi.

Chưa bao giờ tôi tin rằng thời gian chờ đợi đi nhanh thế này. Tôi muốn cúi quanh quần quanh chín, mười giờ mài để được đợi với sự thấp thỏm, pháp phồng, để được tin chàng tới muộn và hy vọng.

Nhưng kim đồng hồ quay nhanh quá. Chưa chi đã gần mười một giờ, rồi mười một giờ rưỡi. Có những tiếng sấm vang rền đâu đây. Gió thổi mạnh. Những tầu lá dừa và cành bàng cuộn nghiêng hấn đầu xuống như đè dòm ngó tôi. Những giọt mưa đầu tiên bắt

vào mặt tôi, lạnh buốt và rẽ **đại**. Mọi người chạy biến đâu hết cả. Còn có mình tôi đứng trước biển động, xao-xạt, bao-la...

Nhưng tôi mím cười, đón lấy ngừng giòng nước mưa không ngừng... À, Ái-tình ! Ái-tình là như thế đấy !



* BÌ XE LỬA CÁN MÀ MIỆNG VĂN CƯỜI !

Hôm nay là chiều thứ bảy, anh Tâm Mèo mời vài người bạn lại nhà nhau nhặt chơi. Để chấm dứt cuộc vui, anh Tâm thuật cho các bạn nghe một câu chuyện khá sôi nổi. Anh mở lời : « Hôm chủ nhật tuần rồi, tôi đáp xe lửa về Phan Thiết thăm cha vợ tôi. Ra khỏi Dĩ An độ hai cây số, xe lửa cán phải một bà lão. Xe lửa ngừng lại. Tôi bước xuống xe thì thấy một bà lão bị xe lửa cắt tiễn hấn một chân mà miệng vẫn cười ». Anh Tâm chưa dứt lời thì những bạn hò to :

— Dốc, dốc quá lô suơi !

Thấy vậy anh Tâm liền đứng lên giải thích :

— Mà bà lão cười thật các anh à, vì cái chân của bà bị xe lửa cán là cái cẳng cây của bà !

* CẨM

Một thanh niên vào một hiệu thuốc tây. Người bán hàng là một thiếu nữ trẻ xinh đến ăn cần tiếp :

— Thưa ông mua thuốc gì ạ ?

— Cô cho tôi một gói thuốc cảm.

Thiếu nữ thô ngây hỏi :

— Đa ông cảm bao lâu ?

Thanh-niên lém lỉnh :

— Thưa cô, tôi bắt đầu cảm khi mới bước chân vào đây.

Thiếu nữ : !!!!

THIỆN-SINH



* BÀ THƯƠNG-LẠC

* BÁNH MIẾNG NGÓI

VẬT-LIỆU :

5 Hột gà lấy tròng trắng không.
3 Lượng đậu phộng, rang cho vàng.

5 Muỗng ăn canh đường cát tráng nhuyễn.

2 Muỗng beurre mặn.

4 Lượng bột mì ráy sạch.
Nửa muỗng café muối.

CÁCH LÀM :

Đậu phộng rang vàng rồi để nguội, lấy từng hột xắt, dao phải bén mới không bể vụn, 5 tròng trắng hột gà, (để tròng đồ riêng ra) đồ 5 muỗng đường cát trắng nhẹ, chờ đừng đánh mạnh, quay nhẹ chừng nào tan đường là được.

(Sau khi ấy, lo để lửa vô

thùng nướng cho đều, đừng để quá nhiều nóng làm sê hư bánh, còn ít làm thì bánh không nồi, phải cho le khi vừa thấy vàng lấy ra lập tức mới được.

Đường và hột gà quay tan, đổ bột vào rồi trộn từ từ mà thôi đừng đánh mạnh, đồ đậu phộng xắt vào và muối trộn cho thật đều.

Để vỉ vào thùng cho nóng, lấy vỉ ra lấy beurre thoa vỉ vừa thâm ướt, chừng ấy lấy muỗng múc độ nửa muỗng bột thôi, đồ xuống vỉ, lấy muỗng bánh ra cho đều ; mong-mong đẽ le vào thùng nướng ; xin nhớ rằng bánh này chin le lắm, làm lồi thôi sẽ cháy.

Lấy dao xùi ra, lấy muỗng đẽ giữa bánh nhẹ tay uốn cong lại như miến ngói.

Để ngoài vừa đi hơi sẽ đẽ vô thùng hoặc hộp, chờ còn nóng, đẽ vô dày kín nó sẽ dai.

Bánh này không dùng tròng đồ.

* BÁNH CON NHỌNG

VẬT-LIỆU :

5 tròng đồ hột gà :
10 lượng đường cát trắng.
1 trái dừa khô.

10 lượng bột năng.

CÁCH LÀM :

(Tròng đồ hột gà làm bánh miếng ngói nói trên còn dư lại, vì bánh miếng ngói làm tròng trắng không). Đánh tròng đồ cho thiệt nồi ; dừa nạo kỹ, đừng nạo đến lớp đen (vắt nước cốt),

đừng chே nước lᾶ vào nô loảng
đi ; dỗ dộ chứng 3 muỗng ăn canh
nước cốt vào hột gà đánh cho nô
đoán rây bột dỗ từ từ vào
nhồi cho đều nếu vừa thì thôi còn
như khô thì thêm nước dứa vào ;
khô hơn bột bánh ít là được. Bỏ
lửa vào lò nướng trên dưới cho
đều ; đậy nắp lò cho ấm, lửa vừa
thôi, dừng nóng lâm bánh sẽ vàng
quá không được, bánh phải

nướng trắng như bánh mien.

Lấy lược chải đầu, rửa bằng
bàn chải với xà-bông cho thật
sạch, ngắt cục bột bằng trang ngón
tay trỏ ấn mạnh vào lược lồng
ra giống như con nhộng sắp vào
vỉ mà nướng, bột nôi lên hơi
vàng dưới; trên mặt còn trắng là
được, vì dừng thoa mỏ, bánh
cũng tróc như thường.



★ CÔ CÓ EM KHÔNG ?

Một buổi sáng nô, một cô nữ y tá ở một bệnh viện lớn tại Saigon đang khi lau mặt cho một nữ bệnh nhân thì người này hỏi :

- Cô có một người em phải không ?
- Dạ có, làm sao cô biết đặng ?
- Tôi nghĩ như vậy, vì cô lau mặt cho tôi y như là cô lau mặt cho em cô vậy.

★ NỮ SINH GIỎI HƠN NAM SINH.

Ba ngày sau khi công bố kết quả thi về kỳ thi Trung học đệ nhất cấp vừa qua tại Saigon, Hùng và Tuấn, hai bạn học gấp nhau tại một tiệm giải khát. Tuấn hỏi bạn :

- Sao Hùng, năm nay lớp mày đậu được bao nhiêu phần trăm ?

Hùng đáp :

- Lớp tao, nam sinh đậu 25% còn nữ sinh thì đậu 100%.

Tuấn ngạc nhiên hỏi bạn :

— Mày giờ chơi hoài Hùng, ở đời sao có chuyện lạ vậy. Mày nói nữ sinh đậu 100% còn nam sinh chúng mình chỉ đậu có 25% thật à ? Tao nhứt định không tin.

Đề bạn khỏi thắc mắc, Tuấn giải thích :

— Lớp tao có 40 nam sinh và một nữ sinh. Trong đám nam sinh có 10 đứa thi đậu, vây tỷ lệ đậu là 25%. Chị nữ sinh thi đậu, vây tỷ lệ số đậu về phần nữ sinh (ở lớp tao) là 100% có phải không ?

HAI-PHUONG



XÃ GIAO

★ CÔ BÌNH MINH

TRỌNG RẠP CINÉ

★ NÓI CHUYỆN

★ **H**UẤA các bạn, chắc các bạn cũng nhận thấy rằng trong các rạp hát cũng như trong các rạp chiếu bóng của ta, có một số đồng bào không chú trọng đến các phép lịch sự, và họ thường có những hành động và cử chỉ mà ai cũng cho là khiếm nhã. Có lẽ các đồng bào ấy vô tình chẳng ?

Thí dụ như có một số khán giả hay ra nói chuyện trong lúc đang chớp bóng. Không có gì bức bí cho những người ngồi chung quanh bằng nghe hai ba người cười nói ở dây ghế trước hoặc dây ghế sau, nhứt là ngay bên cạnh mình. Họ cười nói rất tự nhiên như là ngồi ở nhà vậy.

Ai cũng thấy rằng thái độ đó

là kém xâ giao. Đành rằng không lẽ ngồi ngâm miệng hoài sao, nhiều khi đôi vợ chồng, hay cặp bạn hữu cũng muốn hỏi han hoặc trao đổi một vài ý nghĩ của mình về những chuyện xảy ra trên màn bạc, hoặc trên sân khấu, nhưng trong trường hợp đó, người lịch sự bao giờ cũng nói khẽ thôi. Càng nói khẽ bao nhiêu, càng lịch sự bấy nhiêu. Nói rất khẽ như thế, để tỏ rằng ta biết tôn trọng sự yên tĩnh cần thiết cho khán giả, vì khán giả đến đây là để coi và nghe, thì ta không có quyền làm ồn ào bằng tiếng nói tiếng cười. Trừ khi nào tuồng hát gây ra trận cười chung cho cả rạp, thì đó là việc khác.

DE CON KHÓC, VÀ CHO CON BÚ

Có một số ít khán giả đi coi hát lại ầm ảm các em bé theo, nhứt là các em bé hãy còn bú, hoặc

hai ba tuổi. Thường thường các em hay khóc, vì thấy đông người, hoặc vì trên màn ảnh có nhiều cảnh làm cho các em sợ. Cha mẹ dù cố gắng đỡ em, em vẫn không nín, và còn khóc to lên nữa. Tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng này. Nhiều bà mẹ không dỗ được con, lại mắng con hoặc đánh con, tưởng làm như thế để cho con sợ mà ngậm miệng, hoặc vì tức giận mà la chửi con, nhưng thường thường hổm khi em khóc trong rạp thì nó cứ khóc hoài, không sao dỗ được. Có bà lại vạch vú ra cho con bú để con im đi, nhưng cứ chỉ đó thật là khó coi đối với chị em chúng ta. Cho nên, tốt hơn là đi coi hát đừng ấm con theo.

Nếu ở nhà không có ai coi em, thì thà đừng đi coi hát còn hơn.

DẮT MỘT ĐÀN CON, VÀ ĐỂ CÁC EM LÀM ÔN

Lại có một số khán giả mỗi lần đi coi hát, thường dắt theo 4, 5 em bé và để cho các em làm ồn ào, hoặc chạy qua chạy lại, hoặc đứng trên ghế, hoặc cười la chuyện trò ầm ĩ, làm cho những người ngồi chung quanh phải bức mình. Tuy không ai nói gì, nhưng người cha mẹ không tập cho con em gìn giữ trật tự chung và lẽ phép trong rạp hát, tức là

chính cha mẹ kém lịch sự đối với khán giả.

Nhiều người đi coi hát, đã bị cái trường hợp khó chịu ấy. Một ông đi với một bà, dắt theo ba em bé từ 3 đến 6 tuổi. Hai ông bà mua 2 vé, còn 3 em dĩ nhiên là được coi khỏi tốn tiền. Nhưng các em đâu chịu đứng yên một chỗ, hoặc ngồi chung ghế với Bà Má. Chúng chạy ra, chạy vô, đi qua đi lại trước mặt các khán giả ngồi cùng dãy, và cười nói huyên thuyên.

Cha mẹ vẫn không rầy con, cùn đê các con tự do, không chút nènang những người ngồi cạnh. Một vị khán giả nào ngồi ghế sau, lấy giọng tử tế bảo các em đừng la ồn, thì bà mẹ quay lại nguýt vị ấy một nguýt dài, với vẻ mặt khinh khỉnh.

Làm bậc cha mẹ mà còn kém lịch sự như vậy, thì biểu sao các con em không vô phép!

XIN LỐI

Thưa các bạn, tục ngữ ta có câu rất đẹp : « *Lời nói không mất tiền mua* ». Đẹp hơn nữa là lời nói Xã-giao lại còn đem lại cho ta những cảm tình quý báu của mọi người. Thí dụ như chúng ta mua vé vào xem hát, lúc người nhơm viên rạp hát chỉ ché

cho ta, mà ta phải đi ngang qua trước mặt những người ngồi cùng dãy ghế, thì chúng ta phải biết rằng đi như thế cũng làm phiền những người ngồi đó. Vậy trong lúc bước qua, chúng ta nên nói một lời rất giản dị : « Xin lỗi ». Đẹ, tôi biết rằng ta không phạm « lỗi » gì cả, nhưng nói câu « xin lỗi », hoặc với người ngoại quốc thì nói « Pardon », tức là tỏ rằng khiêm nhường và tôn trọng phép xã-giao. Không cần nói « Xin lỗi ông » hay « bà », hay « cô », chỉ một câu trống-không « xin lỗi » là đủ gây được một chút cảm tình của những người lịch thiệp, có nền nếp giáo dục,

Thường thường, người phụ nữ không cần nói câu « Xin lỗi ». Nhưng khi người ngồi đó phải rụt chân vô, ngồi né một chút ra sau để chỗ cho mình đi, thì mình

nên nói một tiếng « cảm ơn », hoặc với người ngoại quốc thì « merci », hay « thank you », để đáp lại sự nhã nhặn của họ. « Lời nói không mất tiền mua » mà, các bạn ! Người ta tử tế với mình là Phụ nữ (tôi không muốn dùng danh từ : phái đẹp, hay phái yếu), thì mình cũng có cách đáp lại cử chỉ tử tế của người ta chó. Lê nào người ta nhường bước cho mình, hoặc chịu khó ngồi né lại một bên để cho mình đi qua, mà mình cứ thản nhiên bước đi hay sao ?

Chị em bạn gái chúng ta cần tập tách dạn dĩ trong các trường hợp ấy. Dạn dĩ, nghĩa là lanh lợi và trang nhã, mà vẫn rất đứng đắn, rất nghiêm nghị, để không ai có thể hiểu lầm một cử chỉ hay một lời nói xã-giao của chúng ta.

B.M.



* TÓM TẮT CHUYỆN KIỀU.

— Tôi đã anh, làm sao dùng nội hai câu để tóm tắt hết cả truyện Kiều ?

— Tôi xin chịu, nhưng nếu anh làm được, tôi sẽ thết anh một chầu « La-de »

— Đề ợt, tôi dùng câu đầu và câu chót là gồm tắt cả truyện Kiều ở trong :

« Trăm năm trong cỏi người ta,
« Mua vui cũng được một vài trống canh. »

M. K.

7.—NGUYỄN-TUÂN

★ NGUYỄN-VÝ

HỒI tôi chưa gặp Nguyễn-Tuân, tôi đã biết vài ba người bạn chơi thân với anh đều có cảm tưởng chung về anh như thế này :

— Nguyễn-Tuân gàn lắm !

Cho đến Lưu-Trọng-Lư, là anh chàng mồ-mộng nhất trong làng Thor-làng Văn lúc bấy giờ, — mồ-mộng cũng gần như là gàn rồi còn gì ! — mà cũng phê-bình Nguyễn-Tuân :

— Thằng ấy gàn thật !

Một buổi tối, Lư hỏi tôi :

— Toa muôn gặp Nguyễn-Tuân không ? Đến nhà nó chơi đi !

Tôi hỏi Lư :

— Có phải nó gàn lắm không ?

Lư cười ranh-manh :

— Nó bảo nó không gàn. Nó bảo tea gàn.

— Nếu thế thì đến xem đứa nào gàn.

Lư đi với tôi. Hai người đi

tàu-diện từ Chợ - Hôm lên đến giữa phố hàng Bông, xuống ngay đầu phố Nhà-Thờ.

Lư bảo :

— Nó ở nhà thẳng Nguyễn-Đàm là em ruột của nó, ở con đường này đây.

— Đàm là ai ?

— Đã bảo Nguyễn-Đàm là em ruột Nguyễn-Tuân, mà còn hỏi ! Thế là đích thị cậu mày gàn rồi !

— Nhưng Nguyễn-Đàm làm nghề gì chứ ?

— Nó là con rể của Vũ-dinh-Lon, chủ nhiệm Tiêu-thuyết Thủ Bảy. Nếu không phải là con rể thì là em rể. Nếu không phải em rể thì là cháu rể... Nếu không phải cháu rể nữa thì thôi, tao chịu !

— Chính cháu mày mới thật là gàn dấy ! Làm rèt ông Vũ-dinh-Long mà cũng là một cái nghè à ?

Lư cười sặc-sua, chỉ ngón tay ốm-teo vào mặt tôi :

— Mì gàn mà mì bảo tao gàn ! Làm rèt ông Vũ-dinh-Long thì mới được làm quản-ly nhà-in và nhà báo của Vũ-dinh-Long chứ !

Hai đứa tôi vừa đi vừa cãi đùa chưa hết câu chuyện thì đã đến trước một căn nhà thấp đèn « manchon » chiếu một màu sáng xanh-xanh.

Lư vào trước, nắm tay một chàng đang đứng trong nhà, và cười ngó ra tôi. Tôi vừa bước vào. Lư nắm cả tay tôi, bảo chàng kia :

— Nó bảo mày gàn, mày bảo nó gàn, thế là đứa nào gàn ?

Tôi chưa biết chàng ấy là ai, chỉ nhận thấy một điều ngay trước mắt, là chàng có một đầu tóc bờm-xờm kinh-khổng. Giống hệt cái đầu của Jean Cocteau, Thi-si Pháp. Chàng mập-mạp, coi bộ to lớn xèn-rang hơn tôi nhiều, và chắc chắn là nhiều tuổi hơn tôi. Chàng có một nét cười chum-chím rất hóm-hỉnh, và đôi mắt ranh-manh lấp ló thường, nhưng nụ cười và đôi mắt đều vô-cùng khà-á. Tôi có cảm tình ngay khi chàng nhìn tôi :

— Cho mình biết tên, thì mình sẽ biết ngay là đứa nào gàn !

Tôi cười :

— Tui mình chơi với nhau mà

không cần biết tên, có được không ?

— Được lắm chứ. Mình cũng thích như thế đấy.

Lưu-Trọng-Lư cười ha-ha :

— Đích thị hai đứa bay đều gàn bát-sách cả hai !

Thế là Nguyễn-Tuân và tôi quen nhau và mến nhau từ tối hôm ấy trong một trận cười rền-rangling, mà chưa đứa nào chính-thức biết tên đứa nào.

Nửa giờ sau, Nguyễn-Tuân mặc áo, đeo cà-vạt, đi chơi với chúng tôi, lang thang trên phố Hàng-Gai rồi rẽ ra Hồ Hoàn-Kiếm. Chúng tôi ngồi chung quanh bàn nhỏ ăn kem, bên một mành liễu từ trên cung trăng buông xuống. Chàng kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện kỳ thú hồi đời xưa đời xưa... Câu chuyện tình-duyên trắc-trở giữa một nghệ-sĩ mù và một nàng Công-Chúa. Tiếng nói trầm-trầm như mặt nước hồ thu, thỉnh thoảng nồi dậy một dợt cười xao-xát như làn sóng chập-chờn khẽ tạt vào bờ.

Khuya rồi, khách thưa-lương đã tản-mác, ba đứa tôi còn ngồi dưới gốc liễu duỗi chân trên cỏ, nhìn xuống mặt hồ. Nguyễn-Tuân bảo :

— Tiếc rằng tôi không biết làm thơ như hai cậu. Nhưng cần gì

biết làm thơ nhỉ? Mình cho rằng thường-thức được trộn ven những ý thơ của gió trăng, hòa mình vào với hồn thơ của cây cỏ ấy là biết làm thơ rồi... Người đời xưa, đã mấy ai làm thơ, nhưng họ toàn sống trong cảnh thơ và cảnh mộng. Mình tiếc không làm được người nghệ-sĩ mù.

Mình tiếc không gặp được nàng Công-Chúa, nhưng mình biết chuyện họ, mình sống lại với họ, thế là mình tạo ra chàng nghệ-sĩ cho mình và nàng Công-chúa cho mùn... Hai anh chắc đã có hai nàng công-chúa, hay là hai chục nàng công-chúa, còn tôi, tôi chỉ sống trong vang bêng một thời... Tôi chỉ yêu những nàng công-chúa ở tận đời xưa đời xưa...

Lưu-trọng-Lư bỗng phá tan giấc mộng của anh chàng có đầu têc bờm-xờm :

— Đi lên Khâm-Thiên ăn thịt chó chơi, tụi bay!

Nguyễn-Tuân cười chum-chím (nụ cười quen của chàng) :

— Ủ, đi.

Tôi bảo :

— Hai anh đi, tôi về.

— Không ăn được chó à?

— Tớ không có duyên với thịt chó.

Tuân bảo :

— Khỏi lo. Gắp một miếng chó bỏ vào miệng, nhai thong thả để thường-thức cho hết mùi thơm của nó, rồi hớp một ngụm rượu, nuốt cái ực vào là có duyên ngay.

— Nhưng tớ cũng không uống được rượu.

Lư ngó tôi :

— Cứ đi, rồi mình bày cho cách uống rượu.

— Thì... đi!

Đêm ấy, ở quán bán h.cầy nơi góc Ô-chợ-Dừa, Lưu-Trọng-Lư và Nguyễn-Tuân ra về say khướt. Mặc dù Nguyễn-Tuân bảo "mùi thịt chó rất nêu thơ", tôi cũng không làm sao chịu nổi mùi thơ ấy.

Sau đó, tôi có gặp Nguyễn-Tuân bốn năm lần. Nguyễn-Tuân uống rượu thật nhiều, nhưng tôi chưa thấy Nguyễn-Tuân nói bậ-bạ như Lưu-Trọng-Lư lúc say mèm. Tuân người Thanh-Hoa, tính-nết hay nghiêm nghị, và làm gì cũng đắn-đo nhưng rút cuộc không làm được theo ý mình. Chất nghệ-sĩ của Nguyễn Tuân là mơ, nhưng không phải cái mơ huyền-ảo bồng lông, mà chỉ là cái mơ-ước thực-iết, giản-dị, gần-gũi nhưng vẫn ít khi thực hiện được. Mơ một cuộc du-lịch,

mà không có tiền, rồi xách vali ra gác xe lửa để tưởng-tượng là đi du-lịch, mơ có một nàng công-chúa dẽ yêu, nhưng không có nàng công-chúa, rồi lấy bút vẽ ra một mỹ-nhân để tưởng-tượng đó là nàng công-chúa. Những quyền tùy bút của Nguyễn-Tuân hầu như là những trang giấy ghi chép các giấc mơ không thành của con người văn nghệ ưa phiêu lưu ấy. Trong quyền « Chiếc Lư đồng mắt cau » loại giấy tốt của anh gửi tặng tôi, anh có đề một câu sau đây, mà tôi vẫn chưa quên được :

« Chúng ta là những con người ta của người ta.

Chỉ có giấc mơ của mình là của mình.

Phải không, anh Nguyễn-Vỹ?

Phải lắm, anh Tuân ạ.

Cho nên ngày nay, tôi biết anh còn sống ở đất Bắc nhưng tôi biết anh đã chết rồi. Vì cái « con người ta » của anh, anh đã biết là không phải của anh, cũng như « giấc mơ của mình » đâu còn « là của mình » nữa?

Than ôi, Nguyễn-Tuân! Tôi thương Lưu-trọng-Lư it, mà tôi thương anh nhiều. Vì Lư vẫn không bao giờ tin-tưởng nơi cái gì cả và cả nơi Lư, chứ Nguyễn-Tuân... Xưa kia... Chàng còn tin-tưởng nơi giấc mơ xinh-dep của con người Văn-nghệ.

Có gì thê-thảm bằng sự tan-rã của giấc mơ duyên? N.V

* CHUYỆN VUI VỀ TRUYỀN KIỀU : KIM-TRỌNG LÀ NGƯỜI NHỰT-BỘN

— Anh là người đọc rành truyện Kiều, vậy tôi xin đố anh, Kim-Trọng là người nước nào?

— Còn phết đố, Kim-Trọng là người nước Tàu, chó người nước nào.

— Trật lật, Kim-Trọng là người Nhựt-bồn

— Anh này láo thật, ai bảo với anh như thế?

— Chính cụ Nguyễn-Du đã nói. Đây, anh nghe nhé :

« Từ ngày muôn dặm phù-tang... »

Nếu không phải là người Nhựt, thì đí về phù-tang tam-dảo đe làm gi?

M. K.

Thuyết « Thiên-Mệnh » trong VĂN-CHƯƠNG VIỆT-NAM

XUA nay, nho-gia ta có hai quan-niệm về thuyết « Thiên-mệnh tuần-hoàn » : một quan-niệm bắt nguồn từ triết - thuyết uyên - nguyễn của nho-giáo, một quan-niệm dựa vào nho-giáo để biến thành một tín - ngưỡng thần - quyền.

Theo quan-niệm trên, diền-hình có các thi-nhân : Nguyễn-công-Trứ, Cao-bá-Quát.

Theo quan-niệm dưới, diền-hình có các thi-sĩ : Nguyễn-Du, Ôn-như-Hầu.

TƯ-TƯỞNG THIÊN-MỆNH TRONG VĂN-CHƯƠNG CỦA NGUYỄN-CÔNG-TRỨ VÀ CAO-BÁ-QUÁT

1) Văn-chương của Nguyễn-

công-Trứ một phần lớn thăm-nhuần tư-tưởng « Thiên-mệnh tuần-hoàn » của nho-giáo. Là một nho-sinh thuở thiếu thời sống trong cảnh hàn-vi, Nguyễn-công-Trứ vẫn yêu đời và tin-tưởng ở tương-lai, nhờ ông đã biết đặt lòng tin vào Thiên-mệnh.

*Trời đâu riêng khó cho ta
mãi,
Vinh, nhục dù ai cũng một
lần.*

(VỊNH CẢNH NGHÈO)

Hơn nữa, ông đặc-biệt tin ở luật tuần-hoàn của Trời đất, và sống trong cơn bĩ-cực, ông nhìn xa đến lúc thái-lai, nỗ-lực phân-dấu để đạt đến mục-phiêu-ý :

*Cơ tạo có di thời có lại.
Vạch vót lầy đó mãi ru mà
(Thể tình đối với cảnh nghèo)*

* THẦM-THỆ-HÀ

Nhiều khi ông còn vin vào Thiên-mệnh tuần-hoàn để mà tự an-ủi mình và an-ủi người :
*Đi lại chẳng qua thời vận mệnh,
Cũng đừng thắc mắc, chó lo lường.*

(Khuynh người dời)

Trong lúc hàn vi cũng như trong lúc xuất-chính, trong hoàn-cảnh nào Nguyễn Công-Trứ cũng dùng thuyết Thiên-mệnh làm lợi-khí phần đầu và luôn luôn nhìn đời bằng cặp mắt triết-nhân.

2) Cùng chịu một hệ-thống triết-lý với Nguyễn Công-Trứ, Cao Bá Quát bền lòng chịu đựng cái-mệnh, tu-dưỡng bản-thân trong cái-mệnh để đạt được cái-chi-quân-tử trong đạo-nho :

*Hãng bền lòng chó có oán-virus,
Thời chí hĩ, ngư-long biến-hóa.*

(Cuộc phong-trần)

Thông-hiểu cái-lẽ « cùng, bì, biến, thông » của vạn-vật và loài-nhân, Cao Chu-Thần cũng đặc-biệt tin-tưởng vào luật tuần-hoàn và tìm ở đó một nguồn an-ủi vô-cùng những khi chí-lớn không-thành, tranh-dấu thất-bại:

*« Thời đã biết cùng thóng là
mệnh cả.*

*Cũng đừng đem hình-dịch lại cầu
chi,*

Hơn nhau cũng một chữ thi... »

(Cuộc phong-trần)

Tóm-lại, quan-niệm về Thiên-mệnh tuần-hoàn của Nguyễn-Công-Trứ và Cao Bá Quát có những điểm-dai-dong-tieu-dị. Đại-dong ở chỗ cả hai cùng vin vào thuyết ấy để tu-thân, hành-đạo. Tiêu-dị ở chỗ Nguyễn Công-Trứ

dùng nó làm nguồn-an-ủi để phán-dấu khi thất-bại, trái-lại Cao Bá Quát dùng nó làm nguồn-an-ủi để trở-nên tiêu-cục-bi-quan.

TƯ-TƯỞNG THIÊN-MỆNH TRONG VĂN-CHƯƠNG CỦA NGUYỄN-DU VÀ ÔN-NHƯ-HẦU

1) Trong số các văn-phẩm của Nguyễn Du, quyền-Đoạn-Trường Tân-Thanh là tác-phẩm thể-hiện tư-tưởng Thiên-Mệnh một cách sáng-tỏ nhất. Bằng-bạc khắp-quyền-thơ, thi-sĩ Tố-Như khéo-sắp-xếp cho các nhân-vật biếu-lộ tư-tưởng trên qua hành-động và ngôn-ngữ, và lầm-khi tác-giả còn-tự-nhân-danh mình mà tỏ-vài điều-cảm, nghĩ.

Kim-Trọng khi hội-diên với Thúy-Kiều đã ngõ-lời an-ủi-nhân-rồi :

*« Xưa nay nhán định thắng thiên
cũng nhiều ».*

Sư-Tam-Hợp trả-lời cho Giác-Duyên cũng bàn-về thuyết Thiên-mệnh :

*« Có trời mà cũng tại ta
Tu tà cội phúc, tình là giáp
oan ».*

Và Nguyễn Du đã hiện-diện trong tác-phẩm ở nhiều đoạn để giải-tỏ quan-diểm của mình trước những sự-kiện thương-tâm :

*« Hóa-nhi thật có nở lòng,
Làm chi dày tia, vỏ hồng lấp
nau... »*

Hoặc :

« Ngâm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có
thân.
Bắt phong-trần, phải phong-
trần;
Cho thanh-cao mới được phần
thanh-cao ».

Ở Đoan-Trường Tân-Thanh,
thuyết Thiên-Mệnh tuần-hoàn
không còn giữ được bản
chất uyên-nguyên của nó nữa
mà đã biến thành một tin-
ngưỡng thần quyền.

THIỀN ở đây
tức là TRỜI tức
là THƯỢNG-ĐẾ,
một đấng tối đại,
tối thiêng có
quyền tuyệt đối
ban phúc hoặc
giáng họa cho
loài người. Sự thường, phạt của
Trời làm cho nàng Kiều sống
hết cơn « bỉ cực » mới đến hồi
« thái lai ».

Tuy Nguyễn Du là một nhà
nho bác học nhưng ông không
chiếu sống cựu-đoán trong tinh-
thần nho giáo, do đó ông đã
hòa-dồng với nhân-dân để biến
triết-thuyết Thiên-mệnh tuần-
hoàn của nho giáo thành một
tin-ngưỡng thần-quyền phồn-biển
của bình-dân.

2) Cùng một quan-niệm với
Nguyễn-Du, Ôn-Nhu Hầu coi
Trời như một vị chúa tể oai
quyền và độc-đoán, chế-ngự cả
vũ-trụ và loài người. Con người
bị ép vào khuôn khổ Thiên-
mệnh, không thể nào cưỡng lại

được số trời. Trong quyền Cung
Oán Ngâm-Khúc, Ôn-Nhu tiên-
sinh đã bộc-lộ quan-niệm ấy
dưới hình-thức một triết-thuyết
bi-quan :

« Quyền họa phúc trời tranh mệt
cả,
Chút tiện-nghi chẳng trả phần
ai.
Cái quay búng săn trên trời,
Mờ-mờ nhân ảnh như người dì
dêm. »

Theo Ôn-Nhu-Hầu, con người
sống ở thế-gian
phải chịu mệnh
trời, quay cuồng
theo luật tuần-
hoàn của trời
định, chẳng khác
gì một « cái quay
búng săn », có
muốn ngừng lại cũng không thể
nào ngừng được. Vị chúa tể oai
quyền đó nhiều khi còn trêu
người một cách tàn-nhẫn :

« Trẻ tạo - hóa dành-hanh quá
ngắn,
Chết đuổi người trên cạn mà
choi.
Lò cù nung nấu sự đời,
Bức tranh ván-cầu vẽ người
tang-thương ».

Trước cái quyền-uy độc-đoán
ấy con người dành bất lực và
phải ngả mặt làm thính buông
liều theo số mệnh :

« Thôi thôi ngả mặt làm
thính,
Thử xem con Tạo gieo mình
nơi nao ? ».



Tóm lại, quan-niệm về Thiên-
mệnh của Nguyễn-Du và Ôn-như
Hầu cũng có những điểm đại-
đồng tiêu-dị. Đại đồng ở chỗ cả
hai đều tin ở quyền-lực vô-biên
của Trời. Tiểu-dị ở chỗ Nguyễn-
Du chủ-trương có thể cải được
mệnh-trời bằng cách minh-tâm,
hưởng thiên ; trái lại Ôn-như
Hầu chủ-trương đầu hàng số
mệnh, phó mặc thân-thế cho luật
tuần-hoàn.

Xét tư-tưởng « Thiên - mệnh
tuần hoàn » qua những áng văn-
chương trên, ta thấy nho-gia
ngày xưa chung những bất đồng
nhau về quan-niệm mà trong
công việc ứng-dụng tư-tưởng về
phương-diện nhân-sinh cũng có
nhiều điểm khác biệt nhau. Lấy
những văn-phẩm và các thi-nhân
ấy làm điển-hình, ta có thể biệt

phân làm hai phái :

1) Phái quan-niệm tư-tưởng
Thiên-mệnh theo triết-thuyết uyên-
nguyên, chủ-trương Thiên-mệnh
là một cái Lý đương-nhiên (cũng
gọi là Thái-cực) theo luật trung-
hòa mà sinh-sinh, hóa-hóa, chế-
ngự cả vũ-trụ và giúp cho vạn-
vật này-nó, phát-triển.

2) Phái quan-niệm tư-tưởng
Thiên-mệnh theo triết-thuyết bình-
dân, chủ-trương mọi người đều
có số mệnh do một đấng chí-tôn
— mà họ gọi là Trời hoặc
Thượng-Đế — đã an-bài trước
cuộc đời của họ.

Vậy khi nhận-xét tư-tưởng
Thiên-mệnh trong một văn-phẩm
cổ hay kim, ta cần phải tìm hiểu
tác-giả thuộc về phái nào, có như
thể lời phê-bình của ta mới khỏi
lệch-lạc và khỏi vô-tinh xuyênt-
tac chủ-địch của tác-giả.



Diễn già : « Thưa các ngài »
Đề kết luận...



Duyên « tiễn » đinh.

CÔ GÁI BIÊN



TRUYỆN TÀU CỦA TỪ-VŨ

BẢN DỊCH CỦA VI-HUYỀN-ĐẮC

III



NG ta nói thêm :

— Tôi muốn mua
mấy chiếc áo quần,
cho trẻ con.

— Ông mua áo quần trẻ con
làm gì ?

— Tiên-sinh còn trẻ quá, tiên
sinh không thể nào hiều thấu
được tấm lòng của một người
già cả... Thằng con tôi, hôm qua,
nó mới nuôi được một đứa con
nuôi, tôi đã trở thành một vị

tổ phụ rồi... Ha ! Ha ! Tiên-sinh
coi, tôi chẳng đã là ông nội rồi
mà, bởi vậy, tôi thấy cần phải
mua một ít áo quần cho đứa
cháu của tôi, chứ !

Tôi bảo với ông ta, tôi sẽ đã
mua giùm ông ta, nhưng, tôi
không thấy ông ta đưa tiền cho
tôi; tôi tự nghĩ, có lẽ, nên
dành điện thoại cho thân nhân
của ông ta. Nhưng viên khán
hộ nói cho tôi rõ, việc đó không
hợp quy tắc. Vả lại, một khi

người nhà của bệnh nhân đưa
hộ tới y viện, là dễ ở đây, y
sinh dùng đủ thuốc men và thủ
thuật để trị liệu cho họ, có thể
thôi; chứ nếu mỗi thí, bệnh
nhân đòi hỏi, đều phải làm cho
họ vừa ý, thì không thể được.
Không bao giờ thân nhân họ
ưng thuận trả các dụng phì
khác.

Còn như cái ông già bệnh nhân
kia, ông ta chỉ có một người
con gái độc nhất. Người
đó đã có chồng, thành thử ra,
ông già này phải sống nhờ vào
người con rể. Nghe đâu, bố vợ
và chàng rể chẳng được tương-
đắc với nhau, nên sự bất-hòa đó
làm cho ông già nhớ tới người
con trai đã quá cố, mà đâm ra
loạn óc. Đề ông bố bệnh-hoạn
ở nhà, có nhiều nỗi bất-tiện,
và phiền-khổ, nên con và rể
phải đem ông ta gửi vào y-viện,
để liệu-dưỡng. Với một cảnh-
tình nhường ấy, mà bảo với cho
gia-dinh ông ta, mua thêm cái
này, cái khác thì thiệt là vô ích.

Về phần tôi, tôi đã hứa, nên
tôi cố làm cho ông lão mãn-túc.
Tôi quyết định đi mua cho ông
ta mấy thứ ông ta muốn có.

Nhưng có một điều, là cái kỳ-
hạn huân-luyện của tôi tại y-
viện này, cũng lại đã mãn, và y-
sư Xa-lạp-Mỹ bảo cho tôi rõ nay
mai tôi sẽ phải bắt tay vào công
việc chính của tôi. Vậy, sáng
ngày kia, tôi sẽ phải dời bỏ nơi
đây. Tôi liều vội hỏi :

— Thưa y-sư, tôi sẽ phải dời đi
nơi nào, kia ạ ?

— Ông sẽ đến ở, ở một gia-
đình của một bệnh-nhân...

Tôi hết sức kinh - ngạc, vì
từ hôm, đến làm việc tại đây,
tôi tự tìm ra cái lý-trưởng để
tri-liệu bệnh-nhân loạn-óc,
nên tôi cứ ngang - nhiên
coi tôi, như đã trở thành
một y-sư và tôi quên khuấy
hắn đi rằng, ở y-viện này, tôi
chỉ làm cái công việc hoàn bị
sự huấn luyện, để có đủ năng
lực để làm một viên trợ thủ
của y-sư chuyên trị bệnh tinh
thần. Tôi khẩn khoản nói :

— Thưa y-sư, tôi xin thú thật
với y-sư, công việc ở bệnh viện
này, đã đem lại cho tôi, cả một
sự hứng thú. Tôi tự nhận thấy,
nó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều
về phần học hỏi, bởi vậy, tôi
yêu cầu y-sư già ân, cho tôi
được ở lại nơi đây, để làm việc.

— Không thể được đâu, tiên-
sinh à !

— Thưa y-sư, tại sao thế ạ ?
Y-sư giơ tay xoa xoa chòm
râu quăn ở cằm, đáp :

— Vì một lẽ rất giản dị :
người tuyển dụng tiên sinh tuy
là tôi, nhưng người cần đến sự
trợ thủ của tiên sinh lại không
phải là chính tôi...

— Thưa, như thế là thế nào,
kia ạ ?

— Nguyên do thế này : tôi đã
đoán định rằng, một bệnh nhân
của tôi, cần phải có một chuyên

viên ở luôn luôn bên cạnh, không dời nửa bước, nên già đình người ấy yêu cầu tôi chiêu thỉnh giùm cho họ, có thể thôi.

— Thưa y-sư, già vĩ thử, tôi xin ở lại đây, để giúp y-sư, với điều kiện là, tôi chỉ xin lĩnh một số tiền lương tối thiểu ; y-sư sẽ vì bệnh nhân của y-sư, chiêu-khảo một viên trợ-thủ khác, thay thế cho tôi ; tôi thiển-nghĩ như vậy, là ôn-thoba cả, thưa y-sư ?

y-sư Xa-lap-Mỹ vừa tóm-tắt cười, vừa đáp :

— Tấm nhiệt-tình của tiên-sinh đối với y-viện này thiệt là đáng quý, nhưng, tiên-sinh nên biết, nếu bây giờ, lại đi chiêu-khảo một người khác, thì chỉ cho khôi-không mất thi-giờ, mất thêm sô-phi ; thế rồi, lại còn phải huấn-luyện người đó trong ít ra, là hai tháng ; ấy thế mà, thân-chủ của tôi lại cần có người giúp đỡ ngay tức-khắc. Với ngàn ấy trớ ngai, đầu hết sức quý, nể, tiên-sinh, tôi không thể nào chiêu-lòng tiên-sinh được.

Tôi chẳng còn dám nói gì hơn nữa, nhưng trên nét mặt tôi, hình như có lò vè không được hoan-hỉ cho lắm. Thấy vậy, y-sư liền vỗ vai tôi, mà an-Ủy tôi, bằng một giọng rất ôn-tòn, hòa-cát :

— Tiên-sinh cứ phóng-tâm, tôi tin chắc rằng, ở nơi đó, tiên-sinh cũng sẽ tìm thấy một sự hưng-thú khác thường... Thời nhá, đúng

sâu giờ, tôi sẽ mời tiên-sinh cùng đi dùng bữa vân-san với tôi, và nhân đó, tôi còn có nhiều điều cần phải dặn-dò tiên-sinh về cái công-tác mới của tiên-sinh.

Nói rứt lời, y-sư quay qua di. Tôi theo gót y-sư, nói thêm :

— Vâng, tôi xin y-mênh của y-sư, nhưng nếu có thể được, tôi xin phép y-sư nán lại đây hai hôm nữa, vì tôi cần có thi giờ để cáo từ một bệnh nhân, mà bấy nay, tôi hằng đặc biệt lưu tâm tới...

— Được, hai hôm, thì có thể được lắm.

y-sư vội vã đi ra, vì, bây giờ, vừa vặn tới giờ chẩn bệnh của y-sư.

IV

Tối hôm ấy, y-sư Xa-lap-Mỹ đưa tôi tới một nhà hàng cực kỳ hoa lệ, để dùng vân-san, đúng với lời ước hẹn, lúc căn chiều. Đến bây giờ, tôi mới biết rõ cái chức vụ mới của tôi.

Nguyên-lai, có một nhà giàu có lớn, chỉ sinh hạ được vỏn vẹn có một cô con gái ; ông ta vốn là chủ nhân ông một xưởng chế-tạo giày da, rất phát đạt. Nay ông muốn mở một chi-xưởng ở Mỹ, mà người hùn-vốn với ông, là một thanh niên quý tộc Anh-cát-lợi. Người này nhận lời bỏ ra một số tiền khá lớn, để thiết lập cái xưởng mới đó.

Nhân sự giao-dịch về việc doanh-công kế-lợi đó, mà người thanh-niên quý-tộc làm quen với cô con gái kia. Quen nhau, rồi biết nhau ; biết nhau, rồi hiều nhau, và yêu nhau. Ấy thế rồi, khi hoa nở, lúc trăng lên, không ngày nào, họ không cùng nhau, trung-khúc ân-cần. Chỉ một tháng sau, bỗng, người thanh-niên đó ngỏ lời cầu hôn với thân-phụ cô gái. Vừa được một người rẽ vào hàng thế-gia lệnh-tộc, lại được luôn cả một người hùn-vốn đắc-lực, lẽ cố nhiên là người cha vui vẻ nhận lời ngay tức khắc, trước khi hỏi lại cô con. Ông cứ yên-trí rằng, họ đã thầm yêu, trộm nhớ nhau từ lâu rồi. Ông có ngờ đâu, khi đem việc cầu-hôn đó hỏi lại con, cô con sững-sốt trả lời, cô không thể nào gả nghĩa trăm năm với chàng ta được, vì cô không yêu chàng ta. Thân-phụ cô trách cô :

— Quái thật ! Con bảo con không yêu người ta, thế sao, hàng tháng nay, con luân-luôn tiếp-dãi người ta một cách niềm-nở như vậy ? Cha nói thật cho con rõ, nếu con từ-khước việc hôn-nhân này, con sẽ làm trổng-nại cho công việc kinh-doanh của cha. Vả lại, cha xem người đó chẳng có một điểm gì đáng chê-trách ; cha có gả con cho người ta, cũng là xứng đôi, vừa lứa, mòn - đăng, hộ - đối. Cha không hiểu tại sao, con lại từ chối ?

— Thưa cha, cái có chính

đáng của con, là con tự nhận thấy, con không yêu người đó, nên con không thể lấy người ta được.

— Thế sao, bao nhiêu ngày nay, con thân cận với người ta như vậy ?

Cô con gái lặng yên không đáp. Mãi một lúc sau, cô mới miễn-cưỡng nói :

— Thưa cha, đó chỉ hoàn-toàn vì sự kinh-doanh của cha mà con phải niềm nở tiếp-dãi người ta.

— Ô, nếu con đã nghĩ tới sự kinh-doanh của cha, sao con lại từ hôn ?

— Hôn nhân là việc khác, thưa cha... con không thể làm một việc trái với lòng con, và, hiện nay, con chẳng nghĩ tới việc chồng con.

Ông chủ xưởng giày này, vốn là một thương-gia cẩn-dai, ông làm việc một cách độc-doán. Bất cứ một lời nào ông đã thốt ra, là ông làm cho kỹ được, chứ không bao giờ chịu lùi bước. Ấy thế mà, đối với việc hôn-nhân đó, ông đành chịu thúc-thủ, và cô con ương ngạnh nhất định trái lời cha. Cố-nhiên, việc hôn-nhân đó không thành.

Thế rồi, không rõ tại sao, một ít lâu sau, cô ta bỗng nhiên, vượt ra khỏi khuôn phép của gia-dinh và bắt đầu sống một cuộc đời vô-cùng phóng-dâng. Ngày ngày, cô ta đi ra ngoài, giao-du với đủ các

nang người và đàn-dúm với toàn
nhưng gã thanh-niên dategorie,
ăn chơi. Rồi, một hôm nọ, một
gã bạn trai của cô, dựa vào hơi
men, đã có một cù-chỉ vô-lẽ đối
với cô ta, cô ta liền rút súng
bắn chết gã đó !

Cha mẹ cô đã phải thuê
không biết bao nhiêu luật-sư có
danh-tiếng để bào chữa cho cô.
Từ đó cô ta mắc phải bệnh tinh-
thần, cô hút thuốc, uống rượu,
đánh bạc, và luôn luôn đi gây sự
đánh nhau, cãi nhau, ở những
nơi trà-dình, tru-diếm. Lúc thì
cô ăn bận một cách vô-cùng lộng
lẫy; lúc thì áo quần cô lôi-thôi,
lốc-thốc. Có đạo, cô ta suốt ngày

giam mình trong phòng, khóa
trái cửa ; có đạo, ngày đêm cô
ở ngoài, không bước chân về
nhà ; có hôm, trong đêm khuya
cô đánh xe hơi, bỏ nhà, đi lung
tung, vò sở định ; thế rồi, cũng
có đêm, cô ở sòng bạc, thán
đêm, suốt sáng, miệt-mài trong
cuộc đỏ đen.

Cha mẹ cô ta vẫn một niềm
thương con, nhưng không còn
biết làm thế nào, nên mời dem
cô ta đến y-su Xa-lap-Mỹ, để
nhờ y-su cứu chữa. Khiến một
nỗi, cô ta có một lòng tự-tin rất
mạnh, cô ta quả-quyết không
chịu thua nhận rằng mình là một
bệnh-nhân.

(Còn nữa)

* TỘI ĐAU TRÁI RẠ MÀ !

Trò Méo, 6 tuổi xách cặp tới rạp ci-né, xin người gác cửa
cho vô coi cọp. Người gác cửa hỏi :
— Giờ này trò không đi học, sao trò đi coi chớp bóng ?
Trò Méo cãi lại :
— Tôi đã xin phép cô giáo cho nghỉ một tuần tại vì tôi đau
trái rạ mà !

KHANH
(Trường Âu-Lạc)

* XIN HÌNH

Em Ngọc-Liê, 4 tuổi, quỳ trước bàn thờ Phật và cầu nguyện :
— Lạy Phật, con xin dâng cả trái tim của con cho Phật. Nhưng con
xin Phật cho con một tấm hình của Phật để con dán an-bum.

* VỢ TỘI CÙNG VẤY

Một ông nghị-sĩ Quốc-Hội Pháp vừa rồi giới thiệu vợ ông
với Đại-tướng De Gaulle (Đờ-Gôn) :
— Thưa Đại-tướng, đây là vợ tôi, một người theo phe Đờ-Gôn,
Đại-tướng Đờ-Gôn đáp :
— Vợ tôi cũng theo phe Đờ-Gôn.

B. T.

TRUYỆN VUI

TRIỆU PHÚ !

* VƯƠNG - HỒNG - SỀN

X E chạy đang ngon trớn,
bỗng nghe một tiếng nồ
hết hồn. Tiếng nồ Cuội trong
rừng vang trả lại nghe càng
thêm rùng rợn. Nhờ chạy
xe lâu năm nên có chút kinh-
nghiệm, tôi cố kềm tay lái thật
vững vì nó lắc-lư lảo-dảo như
lên đồng. Lơ-dễnh lúc này, rủi
xe hơi xuống hố thì có nước bỗ
mạng giữa rừng già. Xe ngừng,
tôi bước xuống coi kỹ thì vỏ sau
phía trái đã lòi phèo. Sướng
chưa ? Thế là má bù trẻ nói
không sai, lúc khởi hành tôi không
chọn ngày. Bây giờ buộc lòng
phải tuân theo số mạng và ráng
chịu lấy vận thời. Ai dè bây giờ
mình phải ở lại trên con đường
cô-quạnh Đà-lạt, một mình tro
trọi trong khoảng vắng giờ trưa,
không một ai bầu bạn, dưới ánh
nắng hầm hầm như báo tin sẽ chiều
mưa tối lạnh. Đã không phương
chạy chữa duy còn nước cồi áo,
ra tay vá, bóm và tự làm bánh
làm vỏ lấy mình. Tôi vừa kê con

đội, vừa nhắc-nhắc lên được mấy
cái, thì nghe một tiếng « rắc », coi
lại cô con đội đã gãy lợi không
còn dùng được nữa. Còn gì xui
hơn ?

Trong lòng trước đã không vui,
nay mới thiệt là dứt ruột. Nhó
năm nào dây cũng khoảng đường
này voi bầy ra nhồ cột dây thép,
phá phách đường xe lửa, và lụa
phải nói chuyện năm xưa, cách
đây không lâu mấy, ít có xe nào
dám chạy lêu-lêu một mình vì sợ
nạn mẩy ông kẹ có súng thi hành kế
kinh-tế mạo hiềm, rachan đường,
đã tịch-thu tiền bạc, lột y-phục
vòng vàng mà chớ, có khi còn
mời luân bộ hành vào rừng sâu
cầm chon chỏi vài bửa che quen
với cơm nắm, muối mòng, dia
vắt. Bóng càng xế, gió chiều
càng tăng thêm cảnh cô-tịch. Tôi
lấy thuốc lá ra đốt phì-phà che
qua thời giờ, mình rợn rợn nỗi
ốc, vì tiết trời lạnh cũng có mà
nhiều hơn là vì sợ chuyện không
may xảy đến vô chừng...

Bỗng từ đằng xa thấy như có một chiếc xe lù-lù leo dốc... Mừng quá, tôi ra hiệu xin cấp cứu. Xe ngừng, một người ú-na ú-nan cặp giờ ốm nhom, loi-choi từ trên xe tuột xuống.

— Ông muốn gì? người ấy vừa hỏi vừa chào.

Tôi chưa kịp trả lời, thoạt y vỗ mạnh vai tôi, la lớn:

— « Ưa! Cốt-Đột đây mà! Đi đâu vậy? Mày còn nhớ tao không, Cốt-Đột?

— Nhớ chó! Tôi vội đáp. Sao lại không nhớ. Tôi vừa nói vừa suy-nghĩ.

— May phước cho mày. Nếu tao nhìn được mày mà mày không nhớ tao thì buồn lắm da, phải hay không, Cốt-Đột?

Kỳ thật, mặt xù này tôi nhớ lắm. Quên làm sao được cái mặt mâm-thịt là thịt đã từng cùng nhau chạy giặc năm 1945-46 tại Đồng Chắc-Đốt; giáp ranh hai hạt Sóc-trăng — Bạc-liêu? Một mập đã từng ăn cực uống khò với tôi ngót hai tháng trời giữa cảnh trời nước mênh-mông trên hai ghe tản cư bình-bồng không lia nhau nửa tấc. Những chuyện lắt-nhắt như vậy tôi đều nhớ rõ không sót một mảng, duy cái mà mình muốn nhớ và cần nhớ hơn hết

lúc này thì không sao đào ra nỗi: tôi muốn nói cái tên cúng cơm của thằng đã mắng tôi là Cốt-Đột. Lê đáng mình phải biết tên sò lòng của nó để khi tiếp chuyện, xưng hô cho thêm thân mật, cũng y như nó đã ban tặng mình: khi S... này, S... nọ, Cốt-Đột oi, Cốt-Đột hời; nhưng đang cảnh-ngoé éo-le như mình, giữa lúc này mà hỏi danh tánh nó, thì thiếu tâm-lý quá, huống hồ mình định nhờ nhối nó để vá ruột ráp vỏ xe cho... ! hăm tướng thằng mập này tuy dái-bôi ngoài miệng chồ bề trong cũng có bợm ưa hòn mát như mình! Đang nghĩ-nghợi, né lại vồn-vã: « Cốt-Đột oi! Tụi mình không gặp nhau đã có tới mười lăm-năm rồi phải không? Mười-lăm chìm nồi như nàng Kiều, ha ha! Mày có nhớ miếng thịt bò Chắc-Đốt một đồng ruồi một ký-lô?

Bao nhiêu câu hỏi dồn-dập tới tấp, tôi chưa trả lời được câu nào, kẽ nó bắt qua chuyện khác; ở làm gì đây? Con đội hư hả? Đề ợt! Hơi đâu mà rầu buồn với những thứ đồ nghè dέ.

Miệng nó nói liền liền không lanh da non, nhưng tay nó cũng gọn dến. Nó vừa đội vừa vá ruột, vô vỗ cắp kỵ, và chỉ trong giây lát mọi việc đều xong xuôi.

— Bây giờ mày đi đâu đây?

— Đi Đà-lạt.

— Quên nứa! Tao cũng lên đó. Lên sao cho kịp buổi cơm chiều này.

— Còn tao, tôi nói sau một tiếng thở dài, tao phải chờ đến sáng đến chiều mai mới tới trên nుu chiếc xe tệ-lại này cho phép!

— Có khé gì! Mày khỏi lo cái nạn đó. Bây giờ nếu bỏ xe mày lại đây thì cũng hơi bất tiện đó chút. Vậy thì mày hãy rán lái xe cho nó lết tới Blao. Tôi đó có hăng sửa xe quen với tao. Mày bỏ đó cho nó o-bé lại. Mày thì qua xe tao, tao chờ mày lên trên thì dế ợt. Chừng mai mốt xe mày sửa chữa xong, chừng ấy tao sai trẻ xuống kéo lên cho mày. Thằng mập nói câu chót rồi cười cái miệng chằng hoặt xé gân giáp túi lỗ tai. Thằng làm sao, bè ngoài coi ô-dè, thô-lỗ, mà bè trong nhânh nhặc quá chừng. Cái cách nó mời lich-sự đến thế, làm sao mà từ chối với nó cho được.

Ngó lên xe, tôi cố ý kiểm tấm bảng địa chỉ chủ xe nhưng không gặp. Tôi già dò chung hứng: « Ưa lạ! Sao xe mày không có tấm lắc?

— Chưa có ngày giờ gắn vô! Xe này tuy cũ nhưng tao mới tấm chỉ vài hôm thôi. Xe còn

chạy thử. Lắc với leo làm gì. Mà ai dám hỏi lắc tao?

Đó rồi mạnh ai nấy leo lên xe mình và chạy nối đuôi nhau, né trước tôi sau, hết cây số này đến cây số khác, trong bụng tôi thăm vái sao cho có một tai nạn xảy ra, không gặp ông cò ông cầm ông hiến binh, cũng đúng đầu ông kẹ rừng xanh, không nữa bọn tàn quân Bình-Xuyên, vì tôi chỉ mong có người chặn khám xét giấy tờ để nhờ đó biết tên thằng mập đang lái xe chạy trước mặt. Nhưng dọc đường vẫn bình an vô sự.

Đến Blao, anh chủ hăng xe niềm nở với mập và xem bộ kiênnê nó lắm. Lật đặt đem xe tôi vô hăng... Rồi từ đó tôi leo qua xe mập, hai đứa tôi trực chỉ Đà-Lạt. Dọc đường né nó dồ bợt dãi nhưng tôi vẫn chưa nhớ được cái tên của thằng trùi đánh này là gì. Tôi đê ý lúc đàm đạo với chủ hăng xe Blao, và cố ý lóng tai nghe thì bọn nó xung hô với nhau, hai đứa gọi nhau cũng bằng hai tiếng Cốt-Đột mà nó đã ban cho tôi từ sớm giờ, thành thử Cốt-Đột này với Cốt-Đột nọ và Cốt-Đột kia, chỉ vồn-vẹn ba thằng Cốt-Đột!

Đến Di-linh, mập cho tôi ăn một bữa cơm vī-vèo. Sản bụng

đôi, tôi ních ngon lành, trong khi nó nói miệng không lành.làm non ; dù đều, dù chuyện, nào từ khi tản cư về, vất và làm sao, làm nghề chụp ảnh dạo bùa đói bùa no làm sao, rồi qua nghề bán xe hơi nữa xác, đến bây giờ nhờ làm quen được một thương gia Huê-kỳ nó giao cho làm đại-lý xe ô-tô hiệu Mỹ-quốc, bán cho đến ngày nay không nhớ là mấy ngàn chiếc, rồi trở nên triệu phú, nay tên Đà-lạt là do lệnh nó dạy lên điều-dịnh đề lập một chi nhánh trên đó, việc trước việc sau nó kẽ lại không sót một mảy may, duy cái tên trời đánh thánh vật của nó, nó vẫn kiêng cữ như tên húy ông tam-dai. Còn tôi, thì nghĩ mãi mà vẫn không sao nhớ ra.

— Hàng của mày, tôi hỏi khéo, ở Sài-gòn, lấy hiệu là gì ?

— Hiệu « Sao băng ».

— À ! tên của mày, viết ra làm sao, tao đã quên lửng.

— Khó khiết gì ! Đọc sao viết vậy. Cốt-dột, khéo hỏi chuyện vu-vơ !

Thế là tôi lại câm miệng hến. Nói chí miêng,lúc ấy tôi vừa giận thầm vừa khó chịu, giận vì trí éc dở nhở, khó chịu u vì người ta biết tên thiệt của mình, người ta thân mật tử-tế, dù điều, ban cho mình tên « Cốt-Đột » thế mà

đến tên họ người ta, tại sao mình lờ-mờ lẩn-thẩn đến nước này cho được.

Còn năm cây số ngàn nữa là tới chợ Đà-lạt, hai tôi ghé quán-cốc uống la-ve. Tình càng ngày càng đậm. Tôi này ra một ý-khiển mới.

— È Cốt-Đột. Nay giờ tao quên nói với mày một chuyện. Tao chuyến này đem tiền theo ít quá. Chớ chỉ mày có sẵn tập ngân-phiếu, mày ký cho tao một tấm. Bận về, tới Sài-gòn, tao sẽ huân lại không sai.

— Được ! Được ! Không hề gì chuyện đó. Mà mày cần dùng bao nhiêu ?

— Chừng vài ghim được không ?

— Tưởng là nhiều cà ! Bấy nhiêu đó thì tao có sẵn, không cần đến sét. Cốt-Đột khéo giả ngộ. Lấy tiền mặt mà xài cho dễ, lại đòi sét cho thắt công người ta !

Đoạn anh ta móc ví đưa cho tôi ba xấp giấy xắn, thế là cái kế của tôi hỏng nữa. Nhưng tôi còn cầu may chưa chịu thôi.

— Đây này, viết máy của tao đây. Viết giống gì thì viết đặng tao « hạ tờ » trót thề.

Nhưng anh ta xua tay mà rằng : Cốt-Đột khéo giả ngộ hoài,

Tao với mày mà giấy má làm chi cho rộn !

Tôi « khụng » một chồ như thẳng cầm ăn ớt, không còn biết phương-thế gì khựi cho ra tên thẳng bạn « mắc dịch » này, hà huống mình mới thò tay thò lanh của người ta ba nghìn bạc cắt chỉ, không giấy tờ không biên lai thu nhận. Mình đại quá, tôi nghĩ thầm, lát nữa đến phòng ngủ thì nó phải trình giấy căn-cước là mình biết tên nó ngay. Nhưng chuyện không phải dễ như ý muốn, vì đến khách sạn bạn tôi đậu xe cho tôi xuống mà rằng :

Tao chưa tiện ở lại đây chơi với mày. Vậy mày cứ nói với công-táp tự giới-thiệu mày là khách quý của tao. Rồi mai này hai đứa mình sẽ gặp nhau nữa. Từ đây đến đó như mày có cần dùng đến tao thì hãy gọi điện-thoại, số : . . . , ấy là nhà của người bạn cho tao nắng lui tới, cũng một Cốt-Đột như hai đứa mình !

Nó vừa nói vừa hô to số dây nói cho tôi ghi vào sô tay, đoạn nó rõ xăn chạy tuốt. Đến áy tôi không sao ngủ được, trông chờ mau sáng đặng gọi số điện thoại của nó. Mai đến tám giờ sáng, bắt đầu làm việc, mới có trả lời.

— Phải số... đó không ? Anh

là điện thoại viên đó hả ? Ở đây tôi là một khách ngụ tại nhà hàng... Tôi nhờ anh gọi giùm cái ông vừa ghé nhà ông chiều hôm qua.

— Thưa ông, chiều hôm qua, nhà chủ tôi tiếp đến hai ông khách; một ông có vợ và một ông đi mình-en, chẳng hay ông muốn gọi ông nào ?

— Phải rồi ! Xin gọi giùm cái ông đi mình-en đó.

— Dạ được ! Nhưng xin ông làm ơn cho tôi biết tên, kéo tôi, gọi làm sê bị quở.

— Xin rán chịu khó giùm tôi. Nếu bị quở, tôi sẵn lòng xin lỗi thế. Người tôi muốn tiếp chuyện là ai thẳng mập ú hôm qua đó mà !

Tôi vừa chờ cung vừa sốt dạ. Kể nghe trong máy có tiếng người, rõ thêm nữa, quả là lời nói của thẳng đồng hành hôm qua.

— S... đó hả ? Mày không bảnh với tao chút nào. Sức lực con chó nó còn có tên, huống hồ gì tao, tại sao ban nãy mày lại sai đi gọi tao mà mày bảo kêu giùm « thẳng mập ». Thôi được. Nói thì nói vậy, chớ tao không chấp mày đâu. Đúng mười giờ sẽ có tao ghé chơi với mày.

Tôi buông máy nói, ôm đầu

Fèm Sâu Vé

ta muôn được những cảng tay êm-thần
Ru hồn ta như đứa trẻ trong nôi,
Một quán-trọ trong lòng ai êm-ấm,
Khi lạc-loài hèn nèo vắng xa-xôi!

Giết phiêu-lãng còn vướng thê muôn dặm,
Giờ Nước Non chưa cạn hết ly-bời.
Sao Bác-dầu tí-tí mù xa thâm-thâm,
Kiếp tài-hoa còn hận mãi chưa thôi!

Bao nhiêu đêm khuya bến-bờ, cô-quạnh;
ta êm-thầm ôm Khóc áng Sao rồi.
Nếu ta biết một khu trờ Vạn-Hàng,
Trăng khê tàn mà hoa cũng khê trôi?

Ôi Giêng-thâu, biết bao giờ giờ' tang?
Nhó-muôn chiều đờ-chết lịm trên mồi!
Qim động Tuyết, rả-rả tan nhũng mảng.
Fèm sâu vé té-lay-lán, Fèm ôi!

thứ hai. 6-59

Ng. 10



Những người Đêm Mưa

L.T.G.—Các nhân vật trong truyện này nếu có trùng tên với quý vị nào, chẳng qua chỉ là tình cờ. Chúng tôi tuyệt nhiên không có ý ám chỉ một ai.

Mong quý độc giả hiểu cho.

* NGUYỄN - THU - MINH *

(Tiếp theo P. T. số 15)

Không đợi tôi nói dứt câu,
Hoàng Thành cùng các bạn đã
cười lên ha-hả, nghe rất đều
giả, dì diếm, càng làm cho tôi
bực tức thêm; chỉ muốn lánh
xa các bạn mà ra về. Nhưng khổ
nỗi, vì tình-bạn lẩn cuộc vui
không cho phép, dành ngồi im
lặng như một kẻ chịu trận,
trước những lời tấu công trắng-tròn
về những « pha » khiêu dâm
đáng liêt vào loại bất hủ!

Trống, kèn, gióng ca thánh
mót của một nữ ca sĩ vẫn không
làm sao lấn áp, đem lại cho tôi
một ít vui, quên những lời nói đùa

của chúng bạn.
Bên tai tôi vẫn nghe đều đều lời
của Hoàng và Thái:

— Thằng M. nó buồn rồi đấy
cậu, không khéo nó cất phần
nhảy tối nay thì nguy.

— Ô, đời nào nó làm thế, nó còn
hứa sẽ đưa chúng mình đi ăn
« chả » nữa đấy chứ!

— Nay, M.! cậu giữ lời, chứ
đừng dề anh em thất vọng
nhé! ... Thôi mà, uống với anh
em cốc martell nữa rồi hãy đi.

— May chỉ khéo nịnh, dàu
sao nó cũng cho tao hưởngh
trước rồi mới đến may mà!

— Nói vậy chờ tao dèch cần,
miễn đê tao ngồi xem chúng
mày chiếu xi-nê là đủ...

Thôi thì nhiều, nhiều...
Càng uống rượu, các cậu càng
hứng chí nói bừa, không những
đối với tôi mà còn châm chọc
lẫn nhau không chừa một ai!

Nghe mãi một hồi, tôi cũng
đâm ra chai sạn hết cả dè dặt
giữ ý-tứ của những kẻ hào hoa
phong nhã trước mắt người đẹp
ở nơi nầy. Nhưng, nói là nói
vậy thôi, chứ càng sốt sắng, dì
diếm, xài phi bao nhiêu, các con
người đẹp ở đây càng chú ý,
lần xâ đến bấy nhiêu, họ càng
thích và muốn trao thàn gửi
phận ngay tối nầy không điều
kiện, miễn là chúng tôi «mời»...
và đếm hộ cho em năm bảy
voi gọi là đèn công trả nợ
đầu kẽ tay ấp sau một tối nhà
tranh vẫn tưởng nhà ngói !

Mà thật, Nga, Thùy vừa đến
đã chạy bồ đến chúng tôi đê
la cà tán gẫu chuyên trên trời
dưới nước!... Đến ngay cả Dung
cũng vậy. Càng lợi dụng chỗ
quen biết với tôi đê tìm «sự
nghiệp» khi những bóng đèn
mà lịm tắt, vẫn cuộc kè vai,
đầu vể. Nghĩ mà rùng mình cho
cuộc đời. Những lúc này tôi
muốn cười lên thật lớn, cắn
vào má bất cứ một cô gái nào
cho hả-hê. Chửi đồng vài câu cho
đã miệng với chúng bạn. Hoặc
gục đầu xuống bàn mà khóc,
nhà la cho voi lòng sầu khổ vì
bạn vì tình!

Đang quay cuồng với bao ý
nghĩ ngầm ngầm về cuộc đời,
bỗng Thành lay nhẹ vai tôi:

— Chúng mình đi ra ngoài
chơi, ăn gì cho vui rồi trở lại
nhảy hay sao?

Tôi đáp :

— Tùy các cậu, chứ mình sao
cũng được, mà khổ chủ là ai?
Cậu hay xứ Hoàng?

Thái liền xen vào giải hòa
chuyện «khổ chủ» :

— Minh đê nghị thế này : Bây
giờ lục túi tất cả rồi góp lại là
hay nhất.

Nghé nói thế, Hoàng vội bác bỏ
lời đê nghị và vờ đứng dậy
như muốn tách riêng :

— Tớ nhất định không tán
thành điều này, mình xin chia
tay thôi...

Giữa sự ngạc nhiên của chúng
tôi, Dung nhéo miệng cười đùa :

— Anh Hoàng thi luôn luôn
đùa để kiếm cách «ăn lè», đừng
ai cho anh Hoàng đi riêng cả.
Mà thôi, bây giờ anh Hoàng đãi
chầu này đi, có thiếu đã có
Nga đấy.

Hoàng nghiêng đầu nhìn ngay
vào Dung trả lời :

— Hết ai, Dung lại đi «hả»
anh thế? Vợ chồng gì mà chẳng
thương nhau tí nào cả.

Thành cười đùa :

— Cậu ăn nói gì mà láo vạy,
không nê nan gì từ cả. Vợ cậu
đãy à? Nếu muốn bảo là vợ, thì từ
đó cậu điều này, nếu cậu biết
được...

— Đố quái gì, mày thì biết
mà dố.

Chúng tôi đồng cười rộ lên một
tách hứng thú về những câu
đùa lẫn nhau giữa Hoàng và
Thành đến nỗi quên cả nghe
nhạc, cùng chiêm ngưỡng dung
nhân các nường ca sĩ.

Nga, Thùy nấy giờ vẫn ngồi
chịu khó nghe chứ không tỏ bay,
góp ý gì trong câu chuyện nên
tôi định ninh hai nàng sở dĩ
như vậy, cố ý làm vui lòng
chúng tôi mà thôi. Nhưng, vô
tình xâu chia khóa của tôi cầm
tay rót xuống đất, tôi cúi xuống
đê nhặt khi ấy mới hời ơi! Thi
ra hai nàng cũng đang say sưa
hơn chúng tôi gấp bội, vì là say
sưa của sự khoái cảm mạch máu
căng phòng lên tận bắp vế, bàn
tay...

Qua phút bắt chớp ấy, tôi
càng vờ kéo dài sự tìm kiếm chia
khóa cùng đê đôi mắt quan sát
kỷ càng hơn tí nữa mà không ai
lưu ý.

Tôi say mê một cách lạ kỳ,
hơn cả cái thú kè chăn xịch gói
với nàng «thơ» như một chiều
nào ít mưa và ít gió! Và cũng
chính nhờ sự bắt gặp ấy, tôi
mới nhớ rằng, Dung con người
có thừa điều kiện ấy, đang ngồi
sát bên tôi

chẳng thua gì cảnh Nga, Thùy
với Thái và Thành.

Và, lẽ cố nhiên khi nghĩ đến
thì sự cuồng nhiệt của khoái
cảm trong người tôi phải trỗi

dậy đê làm một cái việc rất
Người của nó!

Lại rủi thay! Không hiểu
vì quá vội vàng hay vô ý khi tay
tôi và Dung giao nhau, thoa nhẹ
trên đôi vế nàng, làm cho nàng
xoay lẩn người qua lại trên mặt
ghế đến độ giật nẩy cả người
lên tôi mới hoàng hồn,

Đến khi trở lại bàn, vừa đúng
lúc phần tân nhạc vẫn cuộc,
nhường thì giờ cho phần khiêu
vũ.

Nhin một số người ra về với
dáng điệu uể-oải, mà lòng cảm
thấy nao nao, thương hại cho
ngày mai về cuộc đời trang lứa
chúng tôi vô cùng... Nhiều lúc
chính tôi cũng không hiểu nổi cả
tôi đã và đang hoặc sẽ làm gì cho
cuộc đời mình vui tươi.

Có tiếng Hoàng hỏi :

— Các cậu tinh sao, bây giờ đi
ra ngoài ăn, uống, chơi một vòng
rồi trở lại hay ở luôn đây?

— Nên đi một vòng rồi trở lại.

Tôi liền đê nghị thêm :

— Minh nghĩ, chúng mình nên
về có lẽ hơn.

Thái nhìn tôi với vẻ mặt ngạc
nhận :

— Cậu nói sao? Điện mà về cái
giờ này à?

Hoàng tiếp :

— Nó đang sốt ruột vì em nó;

gn chè ở nhà-bè mà ! Bọn mình nên chia buồn với nó chứ ! Mà thôi, đi kiếm phở hay gì ăn đã các cậu, tờ hơi đói bụng rồi đấy. Xong, quay sang Dung, Thùy, Nga :

— Cả Dung, Thùy, Nga đi dùng gì với các anh cho vui luôn, chốc nữa trở lại, thì giờ còn sớm mà.

Thấy Dung, Thùy có vẻ ngần ngại, tôi vội đưa mắt mòi thăm va nói :

— Dung, Nga,... đi đi. Anh mời mà định từ chối sao ?.

Cuối cùng rồi cũng đi tất cả, không sót một ai. Chúng tôi chia thành hai xe : Thái, Thành, Nga, Thùy một chiếc. Tôi, Dung, Hoàng một chiếc, nối đuôi nhau về hướng Chợ Cũ. Lê dĩ nhiên, Dung phải ngồi giữa cho được cân phàn. Nhưng, bao nhiêu cảm tình của Dung đều dồn về tôi nhiều hơn.

Xe chạy được một trăm thước, thì một nguồn cảm hứng từ đâu trỗi dậy, tôi đưa tay ra ôm ngang hông nàng kéo mạnh vào lòng cẩn nhẹ lên má, tướng chừng như không có Hoàng ngồi bên cạnh vậy.

Những bàn tay lại giao nhau, siết chặt qua từng hơi thở,

Thỉnh thoảng những chiếc xe ngược chiều, chiếu đèn lóe vào ánh mắt tôi, gày nên những luồng lạnh, ghê người, khi tôi nhìn

ngay vào mặt nàng, một màu tái-tai, loang lổ của các đường phấn, mồi son. Tuy vậy, vẫn không làm sao chùm lăng nỗi ở lòng tôi sự cuồng nhiệt ấy dặng.

Bỗng Dung giật nẩy cả người ra khỏi lòng tôi kêu lên như thất thanh :

— Ô... ối !..

Rồi tiếp theo, khi xoay sang Hoàng :

— Cái anh Hoàng này..., làm em đau cả người.

Thì ra, Hoàng cũng hơi bị kích thích nên đưa tay véo ngay vào hông nàng ở chỗ hõi của kẻ áo bị xốc lên.

Biết vậy, tôi và Hoàng chỉ nhìn nhau cười thầm biếu đồng tình chia nhau bốc hit. Và thú thật rằng lần gặp gỡ này, tôi đã không còn xem Dung như buổi đầu... tình bạn cũ của chồng nàng nữa. Mà là đúng nghĩa một cô gái làng chơi trả hình người vũ nữ, không hơn không kém gì những con người mà tôi đã bắt gặp ở những nơi khác như Chợ Hà Nội, Champagne, Cầu Hàng v. v...

Tôi thản nhiên ngồi nhìn đi nơi khác, cốt ý đề cho Hoàng được tự nhiên hú hí với Dung cho thỏa tình mây mưa một phần nào trước khi vào cuộc giao đấu triền cờ.

(Còn nữa)



Mình ơi!..

★ DIỆU HUYỀN

Em muốn ra ứng-cử Dân biểu !

Ô NG Tú nắm vóng đưa qua đưa lại, cặp mắt đã lim-dim. Bà Tú đến gần, nắm vóng ngưng lại và ngồi ké vào, vừa gọi :

— Mình ơi !

Ông Tú buồn ngủ quá nhưng cũng mỉm cười :

— Coi chừng dứt vóng té huých cả hai đứa đấy !.

— Vóng tơ chắc, dứt thế nào được.

Bà Tú gác luôn hai chun lên vóng, nắm song-song cạnh chồng :

— Mình ơi !

— Ông cái gì ?

— Hôm nọ em đi xem nhà in về, rồi mấy đêm nay ngủ mê cùn thầy máy in chạy rầm-rầm cả đêm và mực in dính đầy cả giấc mơ của em, mình à. Đầu thứ mực mực : xanh, đỏ, tím, vàng, như những cánh bướm đẹp thật là đẹp !

Ông Tú đã nhắm mắt mà cũng gắng gượng nói :

— Vậy thì mình đi nằm chỗ khác, kéo dính mực in vào giấc ngủ của anh.

— Dính thì em giặt, mình khôi

lo. Em đã mình biết em nằm mà thấy máy in, in cái giống gì không?

— In bài thơ « Buồn ngủ... »

— Không phải đâu, Minh à. Ai đời, em thấy in tên em và tên mình ra ứng-cử dân-biều Quốc-hội !

— Thôi đi ! Thôi đi ! Minh có muốn làm dân-biều thì làm, chó đừng có lôi anh ra... Anh thì DÂN BIỀU hay AI BIỀU, anh cũng không ra.

— Sao vây Minh ?

— Anh bắt tài chớ chẳng sao hết. Thôi, để yên cho anh ngủ mà.

— Cần gì có tài mới làm được Dân-biều hả mình ?

— Úy ! Nói bậy ! Dân mình ngày nay đã văn-minh tiến-bộ, thì người Dân-biều nếu không phải là những ông Nghè, ông Cống, thì cũng phải là những bà Cống bà Nghè. Chứ cùi xo-mít như anh thì ra Quốc-hội đê mà ngồi ngáp ruồi à ?

— Như em ra làm dân-biều quốc hội không được sao hả Minh?

— Minh ấy à ?... Được.

Ông Tú gật đầu rồi ngay khò khò. Bà Tú đưa mạnh cái vông vỗ vai chồng :

— Minh ơi, Minh hãy giảng cho em nghe hai chữ : « Dân biều » là gì dã.

— Hả ? Dân-biều hả ? DÂN-BIỀU là... là người mà nhân dân BIỀU phải ra Quốc-Hội lo việc cho dân. Dân biều người nào ra, thì người đó ra.

— Minh giảng nghĩa hai chữ Dân-biều gì mà kỳ-cục vậy ?

— Anh giảng sát nghĩa lắm đó. Dân-biều là dân muốn biều mình ra phụng-sự quyền lợi của dân, thì mình ra làm theo ý muốn của dân. Minh là người của dân, thì dân biều sao, mình nghe vậy. Nói tóm lại, DÂN-BIỀU, là người đê mà DÂN BIỀU, nghĩa là đê dân sai khiến.

— Đó là mình nói theo nghĩa nôm, hěo hòn ?

— Ủ. Còn nghĩa chữ thì dân-biều là đại-biều dân. Minh muốn hiểu nghĩa nào cũng được cả. Nó rộng nghĩa lắm.

— Như em muốn làm dân-biều, thì em phải làm thế nào, hả Minh ?

— Minh làm đơn ra ứng-cử. Nếu dân chịu cho mình ra Quốc-Hội, họ sẽ bỏ phiếu cho mình, thì mình sẽ được làm dân-biều.

— Nhưng tại sao lại trong nước phải có DÂN BIỀU ? Đã có Chính-phủ le cho Dân rồi, thì Dân còn biều ai ra le cái gì nữa ?

— Chính-phủ không phải là dân. Theo lý-thuyết của Jean Jacques Rousseau thì...

— J. J. Rousseau là con đường ở Chợ-lớn đó, phải không ?

— Phải ! Đó là tên của nhà Văn-hào và nhà đại Triết-học của Pháp hồi thế kỷ XVIII đồng thời với nhà Triết-học Montesquieu. Ông ấy nói trong quyển *Le Contrat Social* của ông, rằng ý Dân là quyền tối-cao trong nước. Chính-phủ chỉ làm theo ý-chí của Dân. Cho nên, theo chẽ-độ Dân-chủ, chính-phủ làm gì cũng phải làm theo Dân, hợp với lòng Dân, đúng với ý muốn của Dân. Tục ngữ La-tinh có câu : VOX POPULI, VOX DEI...

— Là gì hả Minh ?

— Là Tiếng nói của Dân, tức là tiếng nói của Trời. Nếu Chính-phủ thiệt là Dân-chủ, thiệt là cách-mạng, thì không làm gì trái với ý Dân mà làm gì cũng hỏi ý-kiến của Dân. Điều gì Dân bằng lòng thì chính-phủ mới làm. Chỉ có chính-phủ Cộng Sản và chính-phủ phát-xít, phong-kiến, độc-tài, mới tự ý mình làm mà không hỏi ý Dân.

— Chẳng lẽ mỗi lần chính-phủ làm gì cũng phải hỏi ý Dân sao ?

— Áy, chính vì thế mà phải có cuộc tổng-tuyên-cử để Dân lựa chọn người nào xứng đáng là đại-biều của dân, để Dân đưa ra Quốc-Hội mà dạo-dạt ý kiến của Dân cho chính-phủ biết. Dân-Biều là những người *Dân Biều* che Dân, để phát biểu ý Dân và thực-hiện nguyện vọng của Dân.

Cho nên ở một nước thật văn minh tân-tiến, người công-dân rất thận-trọng trong việc bỏ phiếu bầu vị đại-biều xứng đáng cho mình, chó không nhầm mắt bỏ phiếu bậy bạ cho hạng người khoác-lác mà bất lực bất tài, hạng xôi-thịt tranh giành địa-vị.

— Như em với mình đâu phải là hạng xôi-thịt, sao hai đứa mình không ra ứng-cử Dân-biều, hả Minh ?

Ông Tú phì cười :

— Minh mới là xôi-thịt chuyên mòn. Sáng nào cũng một đồng bạc xôi-vò và mười đồng thịt vịt !

— Bộ em ăn một mình sao ? Xôi-thịt của tụi mình là xôi-thịt của mồ-hôi nước mắt. Đêm nào mình cũng thức đến một hai giờ khuya để viết, em thì ngày hai buổi nấu cháo nấu cơm, giặt ủi áo-

chẳng lẽ đồng bào lúc này đang muốn vươn mình lên Tự-do Dân-Chủ, có hàng vạn chuyện muốn thảo-luận với chính-phủ, có hàng muôn ý-nguyên muốn thực-hiện cho hạnh-phúc nhân-dân, mà chúng ta cứ khoanh tay ngồi ngó sao? Riêng em, em muốn ra ứng cử vào Quốc-Hội, không phải vì danh lợi tiền tài, mà chỉ vì quyền lợi tự-do dân-chủ và hạnh-phúc của toàn Dân.

— Thôi, mình đừng bắt chước dùng những danh từ kêu rồng-tuếch như cái thùng thiếc, nhức tai anh lắm rồi, Mình ơi!

— Em không cần danh từ rồng-tuếch, nếu em trúng cử làm dân-biều, trước hết là em trích một nửa số lương dân-biều mỗi tháng hai ba chục ngàn đè làm nhà cho dân nghèo ở, mua gạo cho dân nghèo ăn, may áo quần cho dân nghèo mặc. Em mà nói sai lời thì trời sấm sét đánh em chết nhăn răng ra! Không thì em đi ngoài đường bị xe cán em chết bè sọ!

— Thôi! Thôi! Anh khuyên mình đừng có hy vọng làm dân-biều. Đàn bà lè việc nội trợ cho rồi. Chừng nào vú của mình dài xuống ba thước, lòng thòng như vú bà Triệu-Âu, thì tha hồ mình cởi voi múa kiếm, anh không ngăn

cản mình đâu. Còn như bây giờ,
— Sao mình khinh em thế?
Chớ sao hôm nọ mình dạy em bài thơ của bà Trịnh-dục-Tú, nữ Trang-sư Trung-Hoa, hay là bà gì đó, nói:

*Chàng như mây mùa thu,
Thiếp như khói trong lò,
Cao thấp tuy có khác,
Một thả cùng tuyệt vời!*

Tại sao có những kẻ không tài giỏi gì hơn em cũng ra làm dân-biều quốc hội, mà em thì không làm được? Em còn ghi nhớ rõ mồn một trong trí óc của em những tài liệu lịch sử của cuộc phụ nữ tranh đấu nữ quyền, mà Mình đã giảng dạy cho em ngày hôm đi Long Hải, chứ không ư? Này nhé, mình bảo: Từ đầu thế kỷ XVIII ở Pháp, do các nhà Triết học như Diderot, Montesquieu, và các nữ sĩ cách mạng Pháp khởi xướng, phong trào Nữ quyền được nhóm dậy đầu tiên trong cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Năm 1791, bà Olympe de Gouges soạn ra bản «Tuyên ngôn Nữ quyền và Nữ công dân quyền» *Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne*, rất sôi nổi lúc bấy giờ. Năm 1848, một nhóm phụ-nữ cách mạng mưu đồ thực hiện chủ trương ấy. Câu

lạc-bộ phụ-nữ xuất hiện ở Paris và các tỉnh. Năm 1849, một phụ nữ Pháp, lần đầu tiên trong thế giới, ra ứng cử dân-biều quốc hội. 1862, Phụ nữ nước Thụy-Diên (Suède) được quyền ứng-cử. 1869, Phụ nữ Anh được làm dân-biều, mặc dầu Anh-quốc là một nước Quân-chủ bảo thủ. Ở Mỹ, năm 1920, phụ nữ cũng được bầu vô Quốc hội, bên Úc năm 1908, ở Phần-Lan (Finlande) năm 1907, ở Na-Uy (Norvège) 1908, ở Đức, Tiệp-khắc, Áo (Auriche) 1919, ở Nga 1917 ở Hòa Lan 1919, ở Bỉ 1920, ở Đan-mạch (Danemark) 1915, ở Nhật 1947, v.v..

Như thế là Việt-Nam mình thuộc vào chuyến tàu bét của Nữ quyền mà tại sao mình còn ngăn cản em?

— Anh đâu có ngăn cản mình? Mình cứ việc ra ứng cử Dân-biều Quốc-hội. Anh hoan nghênh cả hai tay hai chun.

— Thiệt không, hả mình? Mình bằng lòng cho em ra ứng cử nhé?

— Rất bằng lòng. Không phải là anh bằng lòng suông đâu nhé, mà ngày mai anh sẽ nắn nิ với ông Nguyễn-Vỹ cho anh hai trang báo Phò-Thông mỗi kỳ, từ nay cho đến hôm bầu cử, để anh viết

bài cõi - động cho 15.000 độc-gia Phò-Thông ở Saigon — Chợ-lớn sẽ bỏ phiếu cho mình.
— Thiết không minh? Ô! thế thì em sung sướng quá! Em mừng quá. Em yêu minh quá.

Bà Tú xoắn-xút đè môi lên môi ông Tú, hôn lấy hôn dề, nụ hôn sau cùng nồm tiếng “chút” thật kêu, làm chiếc vồng-tơ lắc qua lắc lại xuýt một chút nữa thì ông Tú bà Tú té lăn cù xuống đất.

Ông Tú bảo:

— Nhưng...

Bà Tú trố mắt, hỏi:

— Ủa! Còn «nhưng» gì nữa đó, hả mình?

— Nhưng... anh đưa ra mình một điều kiện... Một điều kiện... duy-nhất, độc-nhất... một điều-kiện mà tiếng La-tinh gọi là: *Sine qua non*.

— Nghĩa là sao?

— Mà chữ nho có thể dịch là *bất khả o*.

— Nghĩa là sao chứ?

— Mà chữ Anh gọi là: *to be or not to be...* và chữ Pháp gọi là: *une condition indispensable, impérieuse*, là... là...

— Là điều kiện gì, Mình néi lè cho em nghe?

— Là nếu mình muốn ra làm

Dân biểu Quốc-Hội, thì mình phải
cưới cho anh một cô vợ nữa để
nàng ở nhà nấu cơm cho anh ăn.
Chó Mình ra Quốc - Hội lo
việc chính trị rồi bỏ anh ở nhà
nhịn đói à ?

Bà Tú rối rít lên :

— Em không chịu đâu ! Em
không chịu đâu...!

Rồi bà thò tay vào cù-lết trong
nách và trong cồ ông Tú. Ông
tú cười sắc-sả, rồi bảo :

— Nếu mình không chịu cái
điều kiện bắt đi bắt dịch ấy, thì
việc mình đòi ra ứng cử Dân-
biểu Quốc-Hội không thành vấn
đề.

— Thôi, em không thèm ra ứng
cử Dân-biểu nữa đâu. Mình khôn-

thấy mồ ! Thà em ở nhà nấu
cơm cho mình ăn, em còn thích
hơn.

— Tùy ý Mình. Chó nếu mình
nhất-dịnh đòi ra Quốc-Hội, thì
Mình phải cưới thêm người
vợ nữa cho anh để lo việc nội
trợ.

Bà Tú âu yếm ôm chặt lấy ông
Tú, và rù-rì bên tai :

— Em nói dùa thế chứ, em
biết chồng em lăm. Nếu em mà
làm dân biểu Quốc-hội thiệt sự,
thì thế nào mình ở nhà cũng cá
mèo.

— Thế bây giờ mình còn nói
chuyện nő-quyền nữa thôi ?

— Thôi. Em hồng dại đâu !

* AUBERGE — CON CÓC

Trong kỳ thi Trung-học đệ nhứt cấp vừa rồi, có bài luận
Pháp-văn, mà đầu đề có chữ „L'auberge. (cái quán). Đại đa
số thí-sinh vì kém Pháp-văn nên không biết nghĩa chữ l'auberge
là gì. Có người hiểu là «bờ sông» (berge), người cho là «trái
cà dát-dê» (aubergine), có người cho là «con chó béc-dê», có người
cho là «vườn bông». Một giám-khảo thấy một Nữ-sinh cũng ngồi
bàn-khoán lo nghĩ, liền khẽ nhắc dùm cho cô là “cái quán cóc”.
Nhưng giám khảo nói khẽ quá, cô Nữ-sinh và hầu hết các thí-sinh
ngồi mấy dãy bàn kẽ cận đều nghe là «con cóc». Thế là bài luận
Pháp-văn-biểu tả cái quán cóc trong làng mà tất cả đều tả con cóc.

BA-TÈO

ĐÍNH CHÍNH

Vì có sự sơ sót của ấn công nên bài «Văn chương Thái Lan»
ở trang 28, dòng chủ thích bức ảnh, xin đọc lại là : «Dân chúng
Xiêm đem hoa quả đến để dâng Vua».

Thành thật cáo lỗi cùng quý bạn đọc.

P.T.



BÓNG THỜI-GIAN

Hồi cô gái mơ màng trong cửa sổ
Nhìn trời Xuân nắng đẹp đỏ vườn cây.
Cô nghĩ gì khi đôi má đỏ hây hây
Cùng phô sắc với đôi máy lá liễu,
Khi năm tháng chưa bao giờ báo hiệu
Chút suy tàn trên nhan-sắc, say xưa ?

Khi tuổi Xuân nguyên vẹn một làn thơ,
Trời xanh thăm, ông tơ còn băng-tuyết,
Bóng xuân đi trên màu da diễm-tuyệt,
Trên má hồng, trên mắt biếc huyền mơ,
Trên màu xanh hàng tóc liễu buông tơ...

Mỗi em thơm mùa hoa vườn Thượng-uyên,
Miệng em cười rung chuyển cả lòng anh !

Hồi giai-nhân, hồi sắc đẹp khuynh thành ;
Bao ánh tinh-hoa, trăng rằm đúng độ,
Mỗi khi thấy bóng chiều qua cửa sổ,
Một ngày vui tắt hết vẻ huy-hoàng,
Không hiểu sao ta cảm thấy mang mang !
Hồi cô gái mơ màng đôi mắt biếc.

NGÔ-HỮU-BẮNG
Huế

Bí thư của TÔN-VĂN là một người

VIỆT-NAM : NG.-THÁI-BẠT

* THIỆN-SINH

Người sinh-viên xuất dương du-học thứ nhất là Lương-ngọc-Quyến (Lập-Nham) đặt chân lên đất Hoành-Tân vào mùa thu năm Ất-Tỵ (1905). Từ đó trở đi, phong trào Đông-du phát khởi ở nước ta mỗi ngày một mạnh-mẽ. Từ nước ngoài, cụ Phan-bội-Châu soạn bài «Khuyên thanh-niên du-học» in ra mấy ngàn tập giao cho cụ Tăng-Bạt-Hồ mang về phò biến trong các tầng lớp dân chúng. Trong nước các cụ hô-hào thúc đẩy, thanh niên lục-tục xuất ngoại không ít. Em ruột Lương ngọc Quyến là Nghị Khanh đã thi đỗ tú-tài lập tức lên đường. Tiếp theo là số môn đồ cụ cù Nhị-Khê (Lương-văn-Can) (1) cũng lật-đật ra đi như: Võ-mẫn-Kiến, Nguyễn-xuân-Mai, Bùi-như-Uyên, Nguyễn-Cẩm-Giàng (tức Nguyễn-hải-Thần) Nguyễn-Diền. Trong số có cả Nguyễn-Thái-Bạt.

Lúc bấy giờ, cụ Phan từ Hoành Tân qua Hương-Cảng để gặp mặt vài chí sĩ từ nước nhà mới qua và cũng để xếp đặt chỗ ăn

nơi ở cho anh em du học-sinh. Muốn thử chi khi những thanh-niên này cụ bèn đặt ra lời nói: « Hiện giờ học sinh ra đồng, học tất phải có học - phi, nhưng nhờ đảng chịu cho đủ học phí tất không kham. Vậy trong anh em, những ai có can đảm như Ngũ Tứ Tư thôi sáo dọc chợ hoặc đội cùi như Cháu Mãi Thần chặng? »

Nguyễn Thái-Bạt đứng ra ứng mộc ngay. Ông đổi tên lại là Lý phục Hán hẫu tránh sự đòn ngó của mật thám Pháp. Những ngày lưu tại Trung Quốc, Nguyễn Thái-Bạt đã đi làm mướn gánh thuê để độ sinh ăn học.

Sau ông được cụ Phan cấp tiền cho để đáp tàu qua Nhật, nhập học ở Chấn-Võ học hiệu cùng với Lương Ngoc-Quyến, Nguyễn Diền, Nguyễn Thức Canh...

Thời gian sau, vì đường lối ngoại giao Pháp, Nhật, chính quyền bảo hộ yêu cầu Nhật trực xuất túc khắc các nhà Cách mạng Việt-Nam, trong số

có cả Kỳ ngoại hùng Cường Đề và giải tán học sinh đoàn.

Cùng với các bạn đồng học như Trần hữu Lực, Nguyễn Tiêu Đầu (Bà Trác) Nguyễn Thái-Bạt chạy qua Tàu và được cụ Phan vận động cho vào học tại quân hiệu Quảng Tây lục quân cán bộ học đường.

Suốt thời gian sống trên đất Trung Quốc, nhờ có tài văn chương Nguyễn Thái-Bạt được cất nhắc lần-lần làm Thiếu Ủy rồi làm bí thư cho Tôn Văn, lấy người con gái nuôi của Tôn. Sau về nước Ông bị Pháp bắt. Lúc dan-diu với thiếu-nữ đó, Ông làm hai câu thơ :

* QUẢNG-CÀO CƯỚI VỢ

Trong tờ báo Pháp « Le Chasseur français » có đăng nơi mục rao vặt mấy giòng sau đây :

« Người cha 79 tuổi, công chức hưu-trí, và người con 58 tuổi đang làm việc công-sát, muốn cưới một lượt hai mẹ con góa chồng. »

* CON MÈO KHÔNG SAY

Ba Tèo và Ba Búa ngồi trong tiệm rượu. Ba Búa bảo : — Anh Ba Tèo à, anh say quá xá say rồi đó Thôi, đừng uống nữa.

Ba Tèo :

— Tôi chưa say mà, anh ! Kìa, con mèo đang ở ngoài cửa đt vô, nêz tôi say thì tôi thấy nó có bốn con mắt. Nhưng tôi chưa say cho nên tôi thấy nó có hai con mắt thôi.

Ba Búa cười hì hò :

— Anh Ba Tèo say rồi ! Con mèo đt ra chó không phải đt ôi !

Thiên vị anh hùng tiều muộn khai.

Cô giao hồng phấn bạn giông công.

(Trời muộn cho người anh hùng đỡ sầu muộn, nên cho người mặt phấn làm bạn với anh làm mướn) (2).

T. S.

(1) Cụ là thân sinh của Lương-Lập-Nham và Nghị-Khanh, và là một yếu nhân của trường Đông-Kinh Nghĩa-Thục.

(2) Theo tài-liệu của Nguyễn-Hiển-Lê trong cuốn Đông-Kinh Nghĩa-Thục.

ĐÀO - DUY - TÙ'

Không - Minh của Việt - Nam

* PHONG-CẨM



RONG khi Trịnh - Nguyễn tranh hùng, nước Việt-Nam bị chia cắt thành hai khu vực

Nam-Bắc đối chọi nhau, suốt 45 năm hai bên đánh nhau 7 lần. Quân chúa Trịnh luôn luôn tìm cách xâm nhập miền Nam, nhưng trước sau đều phải dừng lại dưới Lũy Trường-đục rồi rút quân về nên hậu không tiến phạm Thuận hóa được.

Lũy Trường-đục trong thời-kỳ đó nghiêm nhiên trở thành tường đồng, vách sắt của miền Nam.

Ai đã xây nên Lũy Trường-đục? Và Lũy Trường-đục xây vào năm nào?

Ngày nay có ai qua làng Cự-tai, tòng An-sơn, phủ Hoài-nhơn, tỉnh Bình-bình (Qui nhơn) mà không thấy lăng thờ ông Đào

Duy-Tù, chính ông xây nên Lũy Trường-đục (1) và là một nhân-vật xuất - sắc giữa thời Trịnh - Nguyễn phân-tranh.

ĐÀO DUY-TÙ KHÔNG-MINH VIỆT-NAM

Trong những trang sử Việt, khi chép tới « Tình thế họ Nguyễn ở miền Nam » các sử gia đều nhắc tới Đào Duy-Tù, một nhân-vật có công lớn trong việc giữ gìn cương giới trên hai mặt quân sự và ngoại giao.

Ông nổi tiếng là một Không-Minh Gia-Cát Việt-Nam nhờ làm bài văn « Ngoa Long Cương » tự ví mình với Gia Cát-Lượng, nhưng chính là nhờ tài thao-lược xuất-chúng của ông.

(1) Còn có tên gọi là « Lũy Thầy »

Giữa lúc chúa Trịnh có trong tay một quân lực hùng hậu luôn luôn tìm cách chiếm - cứ miền Nam, nếu không có những nhân-vật đổi lạc như Đào Duy-Tù đoán biết trước các âm mưu của chúa Trịnh để kịp thời đối phó thì cục-diện hồi ấy biến chuyển đến đâu? Chắc chắn tình thế miền Nam không được tươi sáng như trong sử ghi chép.

Cho nên vì kính phục cái tài đoán đâu trúng đó và bảy lần đẩy lui quân Trịnh mà người đương thời đều coi Đào Duy-Tù là một Không-Minh Gia-Cát Việt Nam.

NGƯỜI CHĂN TRẦU ANH HÙNG

Đào Duy-Tù quả có công lớn trong việc gìn-giữ nền độc-lập của miền Nam, nhưng tö-tiêu và nỗi chôn nhau cắt rún của ông không phải ở miền Nam. Xuất thân, là một thư sinh nơi đất Bắc, người làng Hoà-trại, phủ Gia-tỉnh, tỉnh Thanh-héra, sanh năm 1571 trong một gia đình sống về nghề hát Chèo.

Là một thư-sinh nghèo, song Đào Duy-Tù rất thông-minh, học thuộc lòng cả Cửu-lưu, Tam-giáo. Năm 21 tuổi cha mẹ mất cả ông vui đầu vào các pho Kinh-

Sử dề chờ dịp thi. Dịp thi đến, ông bị loại vì là con nhà xưởng ca, luật lệ thời bấy giờ khắc nghiệt thế ấy. Ông đành ôm cán-hàn trở về.

Nghiệm thấy đất Bắc khó tìm được chỗ dung - thân nên ông quyết chí đi vào miền Nam. Vì nghèo khổ lại lạ người, lạ cảnh, dầu có tài cũng chẳng được ai tin dùng, bất đắc dĩ ông phải đi ăn xin từ làng này qua làng khác, lần hồi đến được Bình-dịnh.

Nghe đồn có ông Lê-Phú ở làng Tài-lương là tay cự phú, trong nhà nuôi hàng ngàn con trâu đang cần người chăn. Ông liền tới nói xin làm. Từ đó ngày ngày ông đuổi trâu ra đồng, đê trâu tha hồ kiếm ăn, còn ông ngồi một chỗ ôn-nhuần Kinh-Sử. Đêm đêm về nhà rúc vào bồ lúa mà ngủ như đứa mực-phu, tuyệt nhiên không ai biết ông là bực hiền tài.

Ông Lê-Phú tánh tình hào-hiệp chiêu-hiền dài-si không ai bằng, thỉnh-thoảng ông mời các nho-si trong làng đến hội họp tại nhà bàn luận văn-chương thi-phú, xem xét việc đời xưa, đời nay rất là tâm-dắc.

Hôm ấy, nhà ông Lê-Phú có cuộc hội-hợp nho-si, giữa lúc ai nấy nhao-nhao bàn luận thì

ông lùa trâu về tới, mình trần, quần cùt, tay cầm roi, ông đến bên cửa nghiêng mặt nhìn vào. Các nho-sĩ có vẻ không bằng lòng xưa đuổi đi. Ông Lê-Phú bức mình quát mắng :

— Mi là kẻ chăn trâu thuộc hàng tiêu-nhân biết gì đến đạo Khòng-Mạnh mà vác mặt vào đây? Các nho-sĩ đang đàm luận trong nhà này toàn là bậc trượng-phu quân-tử tại sao mi chưa biết hổ thẹn mà cút đi!

Ông Đào Duy-Tử cười đáp :

— Chăn trâu không phải là xấu, cũng có kẻ chăn trâu anh hùng mà cũng có dura nô bộc, nhà nho cũng có nhà nho quân-tử, cũng có nhà nho tiêu-nhơn, cao thấp không đồng, hiền ngu phân-biệt.

Các nho-sĩ ngạc-nhiên hỏi :

— Theo mi thì ai là nho quân-tử, ai là nho tiêu-nhơn?

Ông đáp,

— Nhà nho quân-tử, ngó lên trời thì rõ thiên-văn, nhìn xuống đất thì thông địa-lý, trong gia đình thì trọn đạo luân thường, ngoài xã-hội thì đủ tài kinh tế, hiểu rõ việc nước, thông suốt nhân-tâm, lập sự nghiệp trên đời lưu tiếng thơm muôn-thuở. Thí dụ ông Y-Doãn nhà Thương, ông Thái-Công nhà Chu, ông Võ-Hầu nhà Hán.

Còn nho tiêu-nhân là lấy cái học làm mồi câu danh lợi, bán

rẽ lương tâm, suốt đời chỉ chuyên lòn cúi mưu-cầu phú-quý, vô sự thì khoe-khoan khoác-lác, hứu sự thì co đầu rúc cõi thanh-khốc ti-tê, lúc nào cũng mưu sự có lợi cho mình như gã Ân-Hạo, Vương-Diễn đời Tấn, An-Thạch đời Tống bia miệng hây còn, gãm thật đáng chê.

Các nho-sĩ hỏi dồn :

— Đó là nho quân-tử, nho tiêu-nhân, còn thế nào là chăn trâu anh hùng chăn trâu nô-bộc?

Đào Duy-Tử đáp :

— Chăn trâu anh hùng có rất nhiều kẻ như Nịnh-Thích gầy dựng được nước Tề, Trung Lúa ở đất Diền đang chăn trâu mà khôi-phục được thành Yên, Hứa Đo chăn trâu trên núi mà biện-bạch được đòi trị, loạn nước mắt hay còn, Bá-Lý Hề chăn trâu nơi Tân Giả mà biết được lúc thanh lú suy ai là hôn quân ai là chon chúa.

Trái lại kẻ chăn trâu nô-bộc thì tâm-trí ngù ngò, đói ăn, khát uống, đêm ngủ quên dậy, ngày thả rong trên đồng ngêu-ngao, nằm ba câu hát, việc đời việc nước tịt mù còn nói mà chí.

Các nho-sĩ nghe xong thấy đều kinh ngạc, bái phục làm thầy rước ngồi lên ván. Lê-Phú cũng không khỏi ngạc-nhiên

hỏi Đào Duy-Tử về Bá-gia, Chu-Tử, Tam-giáo, Cửu-lưu ông đều trả lời xuôi rét. Bây giờ Lê-Phú mới rõ ông là kẻ hiền tài, liền cấp cho quần áo làm thầy dạy học.

NGỌA-LONG CƯƠNG VÂN

Quận công Khám lý — Trần-Đức-Hòa coi việc thâu thuế vận lương cho chúa Sài Nguyễn-Phúc-Nguyên là chỗ suối già với Lê-Phú, nhơn dịp về Bình Định nghe đồn nhà Lê-Phú có kẻ chăn trâu kỳ tài liền già tiếng tới thăm.

Gặp Đào Duy-Tử bàn luận việc nhà việc nước, việc nào ông cũng trình bày thông suốt. Bước sang địa hạt văn-chương, thi-phú ông càng thao-thao bất-tuyệt khiếu Quận-công Trần mến phục vô cùng. Quận công mới xin với Lê-Phú để ông về giúp việc cho mình.

Một hôm Quận công Trần nói với Đào Duy-Tử :

— Ta xem nhà ngươi là tay văn-chương lỗi-lạc, thừa sức làm những bài ca trù, hát nói để cho kẻ chèo thuyền ban đêm ca hát lên cho lòng phấn khởi, đỡ sự nhọc nhằn, vậy nhà ngươi hãy làm ta sẽ trọng thưởng.

Được dịp trồ tài, Đào Duy-Tử vui vẻ nhận lời. Ông mới làm ra bài văn quốc âm lấy tên « Ngọa-Long Cương » tự ví mình với ông Gia-Cát Khòng-Minh.

Đêm hôm thanh vắng, lính tài lương và kẻ chèo thuyền mà ngâm bài này lên thì người buồn sẽ thấy vui, kẻ ngủ sẽ thấy thức dậy để lòng mình hòa nhịp với tiếng ngâm vừa ưu-ái vừa lưu-lệ.

Một đêm vào hạ tuần tháng giêng năm Ất sửu (1624) thuyền tài lương của Quận công Trần về đến sông Bao-vinh gần Huế, đậu lại sửa soạn sô sách để nộp cho vương phủ. Tình cờ đêm đó chúa Sài ngự trên long thuyền hành du. Đến bến đò Bao-vinh chúa Sài chợt nghe kẻ chèo thuyền ngâm bài « Ngọa-Long Cương » thì lấy làm thích lắm. Lúc về vương phủ chúa Sài cho vời Quận-công Trần tới hỏi ai là tác giả bài « Ngọa-Long Cương ». Quận-công Trần đáp là Đào Duy-Tử. Chúa truyền dẫn Đào Duy-Tử đến.

Chúa Sài rất phục tài nên phong ông làm chức Gián-nghị Vinh-lộc Đại-phu.

Kỳ sau : nguyên văn bài « Ngọa-Long Cương »

KIÊN TRINH

Truyện dài của cô VÂN-NGA

Kinh thưa bạn,

Bạn dưng với thắc mắc chuyện này có thật hay không. Vì nó do sự tưởng tượng của tác giả. Những nhân vật trong chuyện nếu bối, một tình cờ nào đó có trùng tên với ai, đây chỉ là một sự ngẫu nhiên ngoài ý muốn của người viết. Nhưng hoặc giả bạn nhận thấy có gì phảng phất sự thật, thì thưa bạn, tiểu thuyết là phản ảnh cuộc đời và quyền chuyện nhỏ bé này nồng đượm ít nhiều hơi hướm của một tuổi trẻ vừa qua, của mọi người, của quý bạn...

(Tiếp theo P.T. số 15)

— Con Tư được vào làm đầu gia đình đó thiệt là có phước.

— Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi nghiệp! Ông không được thấy ngày tốt đẹp của con gái cưng của ông!...

Má tôi nhắc đến ba tôi, mủi lòng rơi nước mắt. Dì Tư nói dã là:

— Thôi, năm nay chị lo cho xong hai đám, cũng đỡ lầm rồi. Tôi thấy sắp nhỏ còn thơ dav quá, tôi lo dùm cho chị không biết mới được thảnh tho.

Trong khi má tôi và dì tôi nói chuyện, tôi đứng trong bếp nghe rõ ràng. Tôi hiểu ngay lời anh Ca-vang trả lời với má tôi là không thật. Anh Thanh không có nhờ anh Ca-vang ướm lời hỏi má tôi bao giờ cả, vì căn cứ

vào câu chuyện sắp đặt của cả anh, mà chị Thành và tôi đã nghe lóm được dạo nọ, thì chính anh Thanh vẫn hoàn toàn chưa hay biết về việc này.

Đầu tiên bởi anh Ca-vang hay về chuyện, muốn thực hiện chủ trương tốt đẹp của anh, có thành toàn cho Thanh và tôi để khích lệ những đồi lứa khác trong vòng bạn bè nương đỡ lẫn nhau. Việc anh trù tính là vậy, nhưng kết quả sẽ là sao? Anh Thanh có đồng ý chàng? Gia đình anh có cùng quan niệm ấy không?

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi suy nghĩ đến hình bóng một người trai.. Người thanh niên hiên ngang nọ sắp bước vào cuộc đời tôi.. và tôi sẽ cùng chung lung đấu cật, che vai sát cánh với chàng.

trong suốt kiếp người để chia sẻ nhau những sung sướng hay là khổ cực và sáng tạo cho đời những hạt giống tốt lành...

Thế mà hiện nay tôi chưa biết một mảy may về chàng cả.. Và đến chàng, chàng cũng chưa hề đề ý đến tôi... Hai con người hẵn còn xa lạ với nhau quá, có thể thích mãi mãi với nhau trên con đường đời đầy những bất trắc khó dò hay không? Ồ, mà tôi cũng là, việc chưa chắc chắn tôi gì phải bắn khoán ngầm nghĩ? Tôi muốn quên đi để chợp mắt, nhưng đã lỡ đợi nghe Ióm được câu chuyện can hệ cả cuộc đời mình, thì đâu người trinh nữ nào bình thản cách mấy cũng thấy lòng rung cảm xôn-xao khi nghĩ đến ngày mai, thuyền tinh sẽ tách bến sang ngang...

Khi tôi chợp mắt, tôi mơ thấy một giấc mơ êm đềm...

Hai hôm sau, vào độ tám giờ tối, trong khi cả xóm đều im lìm trong đêm tối tịch mịch của những bóng cây vườn, và bên hè nhà tôi ngâm nga rền rĩ điệu nhạc côn trùng buồn tênh như day dứt tâm sự của người khó ngủ, tôi chợt nghe dưới bên nước có tiếng chèo khua động cùng với nhiều giọng cười nói lao xao.

Khách nào lại đến nhà khuya như thế này? Tôi đang tự hỏi như vậy, bỗng nghe có tiếng anh Ba tôi kêu cửa. Tôi màng rõ chạy ra trước hơn ai cả. Anh tôi cùng về với các anh Nguyên, Thức,

Hôn và Ca - vang. Chà, anh ấy khéo viện trợ các tay ăn nói dữ!

Tôi bảo với anh Ba :

— Anh có đọc thơ của tôi? Phải nói thiệt khéo, mà moi chịu da.

— Tao về không chỉ vì chuyện ấy.. mà còn một chuyện khác nữa... À, đây tôi xin giới thiệu. Vân, em gái tôi, còn đây là anh Thanh...

Tôi giật mình quay lại, một bóng người vừa rời chỗ tôi bước ra...

Đấy là Thanh. Tôi không ngờ sự có mặt của anh, liền luống cuống lủi ngay vào trong nhà. Tôi không nhận thức kịp tâm lý tôi lúc ấy ra sao, nhưng cảm thấy trong lòng mừng vui vô hạn như cái buổi anh Ba tôi mới về...

Các anh vào nhà, ngồi trên ghế trường kỷ. Má tôi bước ra, anh Ba giới thiệu anh Thanh cho má tôi biết. Má tôi niềm nở hỏi:

— Các cậu đi từ Rạch Giá vào đây bằng gì, mãi bây giờ mới tới?

— Thưa bằng xe máy đến Giồng Riềng rồi thuê đò vào đây.

— Chắc các cậu chưa cơm nước gì hết?

— Thưa đã dùng ở Giồng Riềng hồi xế chiều.

— Vậy bây giờ cũng đợi rồi, để em nó nấu cháo gà cho ăn.

Má tôi liền gọi vào trong:

— Năm à, mày kêu chị Tư

mày bắt gà nấu cháo cho mấy anh ăn.

Di Tư đứng gần bên tôi liền nói :

— Thôi, Vân đi lo thức ăn cho họ đi, đê dù nghe rồi di thuật lại cho biết.

Tôi vội xuống bếp lo phận sự. Nửa giờ sau, nồi cháo đã chín và thịt gà chộn gối bắp chuối hột cũng vừa ăn thi câu chuyện trên nhà đến đoạn kết thúc. Các anh kéo nhau đi xuống nhà dưới, coi bộ người nào cũng hân hoan vui vẻ. Tôi biết các anh đã thuyết phục được má tôi rồi. Gia đình rồi sẽ được thêm một người nữa cùng tôi chia sẻ trách nhiệm mà bao nhiêu năm rồi tôi đã cố gắng mãi chưa xong...

Tôi bất giác nghĩ đến sự có mặt của chị Ba sẽ đỡ bao nhiêu thắc mắc nơi lòng tôi khi tôi phải xa cảnh gia đình, tách thuyền sang bến mới. Nhưng ngày ấy còn đến bao giờ nữa! ...

Tôi bưng chén nước mắm chấm ra bàn. Các anh chăm chú hướng mắt về tôi khiến tôi cứ nhìn vào chén nước mắm chỉ sợ đánh dở đi. Tôi không ngờ tôi lại tiếc về phía Thanh đang ngồi.

Thanh đỡ lấy chén nước mắm và bảo cùng tôi :

— Em mời má xuống dùng cháo

Đôi má tôi nóng gắt như áp vào lira. Tim tôi nhảy rộn ràng và hơi thở tôi như ngưng động lại. Đành rằng Thanh coi tôi như một

người em gái, nhưng tôi vẫn thấy ở chàng có một cái gì cách biệt hơn các bạn của anh tôi. Các anh khác vẫn gọi tôi bằng em, thế mà cái tiếng «em» không làm cho lòng tôi xao động thốn. Thì như lời nói vừa rồi hàm ẩn bao nhiêu ngọt ngào và âu yếm ! ...

Tôi cúi gầm mặt, quay gót trở vào, chàng công lại chỉ sờ vấp bước. Tôi ngạc nhiên và cho mình vô lý hết sức. Tại sao từ khi có mặt anh Thanh, tôi bỗng đậm ra mắt cả tự nhiên? Tôi có cái cảm giác tự thấy mình yếu đuối lắm, bé nhỏ lắm và đang cần phải dựa vào một sức mạnh của người khác phái để bảo hộ, bao gồm cho... Má người khác phái ấy sẽ là chàng thanh niên vừa thoát những lời ngọt dịu làm mãnh tim của tôi phải rung động chura từng cỏ...

Tôi nhớ lại từng tiếng nói châm rai của chàng, tưởng rằng chàng chura hè bao giờ nói với một người con gái nào hết những lời âu yếm ấy, và mãi mãi đòi chàng, chàng cũng chỉ có nói với tôi mà thôi.

Kỳ lạ quá! Con người ấy tôi gặp có ba lần, nhưng tôi vụt khám phá ra là chàng hình như đã chiếm trọn tâm tình tôi. Tuy hiểu chàng rất ít, mà ảnh hưởng của chàng đã ăn sâu vào tâm hồn tôi, làm cho tôi sẵn sàng khuất phục và hòa hợp với chàng... Chura có người đàn ông nào gieo vào trong tôi những

cảm nghĩ như vậy, ngoài trừ chàng nói rất ít mà những lời nói vẫn vắng mãi bên tai tôi...

Tôi chợt giật mình nhớ lại chàng bảo tôi lên mòi má tôi ăn cháo, và chàng cũng dùng tiếng má trống không để lèo các bạn! Tôi vội bước theo cửa nghách lên nhà trên, mà tôi vừa cho em Năm tôi xuống bảo các anh cứ ăn cháo đi, má tôi hãy còn no nên xin khướt từ.

Tôi tìm ngay di Tư và hỏi :

— Má chịu cưới chị đó cho anh Ba không di ?

Di Tư nhìn vào tôi, chúm chím cười :

— Má chịu hết !

— Chịu làm sao mà là chịu hết ?

— Nghĩa là.., nghĩa là.. về việc đám cưới thẳng Khanh thi xong rồi.. má sẽ qua bên Hà-tiên coi mặt cô dâu và bàn đến việc cưới hỏi một lần cho gọn... còn việc nữa.., cũng vậy...

— Việc nữa là việc gì chờ ?

Di Tư vỗ vai tôi :

— Việc... gả cháu chứ việc gì !

— Hả ???

Tôi như ngạt thở và mặt nóng bừng lên. Thật không di! Té ra sự có mặt của Thanh là để giải quyết dứt khoát hai vấn đề một l杓. Tôi lại tưởng khác. Nhưng ở vào thời loạn lạc, mọi việc thấy đều bất ngờ...

Di Tư liền kể cho tôi nghe :

— Sau khi Thanh đứng lên nói dùm cho việc hôn nhàn của thẳng Khanh được má ưng thuận rồi, Ca-vang liền đứng lên nói đến việc của Thanh xin cưới cháu. Nó cũng trình bày với má cháu là vì gia-dình Thanh phải quản thúc xa xôi lắm, nên chúng nó mới đánh bạc ngỏ lời thăm dò ý kiến của má cháu trước xem má cháu có ưng, thì Thanh sẽ về thưa lại ông bà bác sĩ cho người thay mặt gia đình đến sắp đặt hôn sự. Má cháu cũng trả lời rằng việc tác thành cho cháu và Thanh thì má cháu không thấy có gì trớ ngại, nếu có người thay mặt gia đình của Thanh đến.

Tôi ngồi nghe di Tư nói, lòng sung - sướng bồi hồi. Do hoàn cảnh gia đình, chura bao giờ tôi tưởng tượng đến cái ngày tôi phải xa noi chôn nhao cắt rún, lìa bỏ mái nhà thân yêu đã chứng kiến bao nhiêu ngọt bùi cay đắng của thuở thiếu thời bịn-rịn xa lìa hàn me và các em bao năm đùm bọc lẫn nhau tinh thám thiết không gì bằng để ra đi về phương trời lạ với chàng trai trẻ mới ngày nào hấy còn là xa lạ biết nhau gì đâu !...

Mấy anh ăn cháo xong, cùng đi lên nhà trên. Tôi vội lón xuống bếp lo thu dẹp chén dĩa. Tôi nom thấy anh Ba tôi, miệng cười chúm chím, đứng ngoài cửa đưa tay ngoắc tôi và nói :

— Bây ra tao biếu coi.

Cái tiếng «bây» là tiếng anh tôi khi có người lạ để thay vào

tiếng mày nghe không được thanh tao. Trong một gia đình con cháu khách, sự xưng hô bằng mày tao vẫn lưu truyền từ xưa đến giờ, nhiều khi cũng cảm thấy khó nghe, nhưng không ai nghĩ đến thay đổi những danh từ khác cho êm tai hơn,

Tôi nghe anh tôi gọi, vội bước ra hỏi :

— Gi vậy anh ? Đã được vợ rồi, còn tình gì nữa đây...

Bóng tôi giật mình ngung tiếng lai khi vừa chợt thấy Thanh đứng gần một bên anh tôi. Tôi mới đi đến gần anh tôi, thì có tiếng của Thức và Cà-vang kêu to lên từ bên hè nhà lớn :

— Khánh à, lại đây có cái này ngô lầm nhè.

Anh Ba tôi vội bảo tôi :

— Bây đứng đây, chút xíu tao trả lại...

Nói xong, anh đi tuốt về phía các bạn. Đứng trơ trọi một mình bên cạnh người con trai đi nói minh, tôi thấy ngượng nghịu cung cả người. Bóng tối cây vườn bao bọc chúng tôi, càng làm cho tôi pháp phòng lo sợ ý như sắp phạm vào một việc gì tội lỗi. Sao mà giống trai gái hẹn hò quá, mặc dù người đang đứng trước mặt tôi sẽ là chồng tôi mai sau...

Tôi bất giác ngược mặt lên nhìn Thanh. Đôi mắt sáng của chàng cũng hướng về tôi, dịu dàng. Chàng không còn nghiêm nghị và oai vệ như tôi đã thấy

và trong ánh mắt của chàng có nhiều tình tứ của một con người đa cảm và thơ mộng.

Thẹn đỏ mặt tôi cúi gầm đầu xuống, và bước chân đi về nhà trên theo nét con gái thúc đẩy. Tôi nứa như lo sợ, nứa như mong muốn một tiếng kêu lại của Thanh. Nhưng Thanh không gọi tôi, chàng chỉ đứng nhìn theo bóng tôi khuất dần trong tối...

Một cái gì trống rỗng khơi nhẹ nhẹ trong lòng tôi... Tôi cũng biết các anh đã sắp đặt cho anh Thanh nói chuyện với tôi, nhưng sự sắp đặt lại quá vụng về...

Đêm hôm ấy, tôi trăng trọc mãi. Kể từ nay, đòi tôi sắp bước sang một giai đoạn mới là. Tương lai nào đang chờ tôi ? Ly loạn rồi có chấm dứt cho hai tuổi trẻ cùng hòa hợp với nhau, chung xây đắp một hạnh phúc bền ?

Tôi biết sơ qua tánh tình Thanh đầm thắm, thành thật và hay nghĩ đến người nhiều hơn minh. Như thế cũng hợp ý với tôi rồi. Chàng không như nhiều cậu thanh niên khác tinh nghịch và li lắc đến nỗi bày trò gheo phá nhà gái ngay trong buổi di coi mắt cô dâu.

Trong vùng tôi ở có một vụ phỉnh cô dâu khá tức cười mà các bà lăm mồm vẫn thường hay lấy làm đề tài trong những khi xum họp đồng người :

Có một thầy thông ngôn tòa án nọ vừa được đồi xuống tỉnh, vốn là dân Saigon, hãy còn trẻ

tuổi và chưa có vợ nên các ông nhà giàu ở nhà quê ham gã con gái cho thầy lâm, săn đón làm quen và cho mỗi lái gã gầm hỏi ý... Sau cùng, thầy nọ chịu đi cưới một cô con gái của một Cả nọ ở làng kia, giàu có tiếng trong vùng, và thầy mời cha mẹ thầy xuống tinh lo vợ cho thầy. Bữa coi mắt, cô gái nhà nọ bung nước ra mồi, bỗng cô ngoài ngoài đi vào trong và cắn nhẫn với mẹ : « Con hỏng chịu đâu. Má gã tôi cho thầy, tôi nhảy dưới sông chết thì má chịu đó ». Bà mẹ gan hỏi mãi, cô mới nói : « Thầy mặt mày sáng sủa mà hiềm vi... cụt mất một ngón tay ! Bạn bè tôi chúng cười tôi chết ». Bà mẹ nghe nói kỳ, ra ngồi bên ván bên, chú ý nhìn kỹ vào hai bàn tay của thầy thông, sao mà như mì như con gái » ngồi khép nép nghe người lớn nói chuyện, và bà thấy rõ ràng hai bàn tay thầy còn đủ ràng ràng mười ngón. Bà trả vỡ nói với con việc ấy. Cô gái quả quyết là khi liếc mắt nhìn xuống tay cậu, cô thấy rõ cậu có tật, quyết không làm. Bà mẹ lại bày cho cô trả ra bưng quả trầu ra để trên bàn, và căn

dặn : « Con nhớ dòm kỹ nha, không có cụt ngón gì đâu. » Nhưng cô gái trở ra một lúc trở vào, mặt buồn so : « Cụt thiệt mà. Tôi dòm kỹ lắm rồi. Tôi hỏng thêm chịu đâu. Mẹ ra coi thì lại thấy khác. »

Té ra thầy ấy rắn mắt, mỗi khi cô gái ra thì khép dấu ngón tay cái mắt đi... Sau cùng, ông Cả phải to nhỏ với ông thân của thầy, bắt thầy phải gio hai bàn tay lên tuyên bố là chủ rề không có tật gì hết ! Báo hại cô gái nọ mắc cở bằng chết !

Cũng may mà anh Thanh không vào hạng người rắn mắt như vậy.

Sáng hôm sau, má tôi cùng các anh đi qua bên bác Ba tôi để tri ân bà nội tôi biết. Anh Thuận, con của bác Ba, vốn là bạn học cũ của Thanh, tay bắt mặt mừng và nhanh nhẹ mở rộng cửa giữa ra mời các bạn. Bác Ba tôi ra nói chuyện với các anh, cảm ơn các anh đã bảo đảm cho bác nên anh em thanh niên trong xã không còn làm khó dễ đến bác nữa.

(Còn nữa)

* CỰU HOÀNG-HẬU NARRIMAN

Cựu Hoàng-hậu Narriman, nguyên là vợ của Vua Farouk, phế-đế, sau khi mở phòng uốn tóc không có khách hàng, vừa rồi tuyên bố với các báo là bà bỏ nghề uốn tóc để sang Huê-ky cấp sách đt học lại.



(Xem P.T. từ bộ mới số 1)

* NGUYỄN-ĐỨC-MỄN
VĨ ĐẠ-HUẾ

Công anh dắp đất ngăn
rào vườn hoa
Ai làm gió tấp mưa sa
Cho cây anh đỗ, cho
hoa anh tàn.

2708.— Nào nghè bánh trái
nhưng là
Đến khi kỵ chạp trong
nhà càng hay.
Bán buôn canh cùi kia
thay
Sáng mai phải giữ trong
tay một nghè
Bây giờ chẳng liệu thì
quê,
Mai sau cùng-túng, không
nghè làm ăn

2709.— Nón cụ quai tơ, có tó
giấy đỗ,

Anh ở khác tổng xa làng
sao rõ bên em?

2710.— Nói nên dạ ở không nên
Gióng rơm gánh dá biết
có bền đặng không

2711.— Nực cười thấy bói soi
gương.
Thầy tu chải chí, cá
muron hóa rồng.

2712.— Nực cười cơm nguội
lên hơi,
Cành buồm kẻ hở áo sơ,
viền lài

2713.— Nước trong mà giếng hôi
phèn.

Tuy nhà người lịch mà
hèn mẹ cha.

2714.— Nước non là nước non
trời
Ai xui đặng nước ai dời
đặng non.

2715.— Nước giữa giòng cảng có
khi trong khi dục.
Cây bông hoa hường cảng
có khi dục khi vinh.
Anh thấy em ít nói cát
lâm thịnh,
Anh mừng thầm trong dạ
muốn chung tình với em,

2716.— Nước trong khe chảy về
hội vịnh,
Ông trời trên đã định,
nước chảy vòng cung
Nào ai thương khó với
cùng,
Giả như gái thuyền-quyên
lỡ lừa, trai anh hùng
lỡ dối,

2717.— Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần,
Làm thân con nhện mây
lần vương to
Biết đâu trong dục mà
chờ
Hương thơm hết tuyết
nương nhò vào ai?

2718.— Ngọt canh là bí dao giòng,
Đánh chơi một trận coi
chồng về ai?

2719.— Ngồi buồn vọc nước dồn
trắng,
Nước xao trắng lặng buồn
chẳng hồi buồn.

2720.— Ngồi buồn đọc sách xem
tho,
Tưởng là chữ rõ ai ngờ
chữ lu.

2721.— Người ta chọn dép; chọn
giày,
Em dây làm lụng cả ngày
l้า chan.

2722.— Người ta đi cây láy công,
Em dây đi cây còn trông
nhiều bê,
Trông trời trông nước
trông mây
Trông mưa trông gió,
trông ngày trông đêm
Trông cho chán cứng đá
mềm,
Trời yên bê lặng, mới
yên tâm lòng.

2723.— Nhà vườn mà lợp tranh
mây,
Thân anh hai vợ như già
buộc mình.

2724.— Nhơn sanh nhơn hà nhơn
vô lộc,
Địa sanh thảo hà thảo
vô căn
Một mình em ngồi giữa
lòng thuyền dưới nước
trên trăng
Biết ai trao duyên gởi nợ
cho bắng sá-gian

2725.— Nhớ ai em những khóc
thầm
Hai hàng nước mắt đầm
đầm như mưa

Nhớ ai ra ngắn vào ngõ
Nhớ ai, ai nhớ, bảy giờ
nhớ ai?

Nhớ ai bồi hồi bồi hồi,
Như đứng đống lửa như
ngồi đống than

2726.— Những người con mắt lá
ram,

- Lòng mày lá liễu dang
trầm quan tiền.
- 2727.—Những người thất dây
lung ơng
Vừa khéo chùi chồng vừa
khéo nuôi con.
- 2728.—Những người phinh-phinh
mặt mè,
Chân di chữ bát thì chò
không thèm.
- 2729.—Ôn trời mưa nắng phả
thi,
Nơi thì bùa cạn, nơi thi
cày sâu
Công lên chẳng quản lâu
lâu
Ngày nay nước bạc ngày
sau cõm vàng
Ai ơi chờ bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tết đắt, tết
vàng bấy nhiêu.
- 2730.—Ôn tình dạ những ái hoài
Nhận nam ong bắc lạc
loài hai phuong.
- 2731.—Phú quý là nhơn hổ-duc
Em thấy anh cơ nghèo
khô cúc,
Nên chi em lánh dục tìm
trong.
- 2732.—Qua truong em đạp lấy gai
Em ngồi em lê trách ai
không chờ.
- 2733.—Qua cầu lật ván thảo dinh,
Đó dà ở bạc với mình thi
thôi.
- 2734.—Qua đình ngửa nón trông
đình,
Đình bao nhiêu ngồi da
em thương mình bấy
nhiều.
- 2735.—Qua truong cắt nóng,
thiếp phải công chàng,
Dầu cho đổi khoả co hàn
thiếp vẫn cứ theo.
- 2736.—Qua kêu nam đáo nữ phòng.
Nam tắc tử nữ đáo, nam
phòng, là nữ tắc dâm
Con le le mấy thuở chết
chim,
Người ăn nnon ở bạc
kiếm tìm làm chi.
- 2737.—Ra đi mày nước muôn
trùng.
Ngó sông, sông rộng, ngó
rừng, rừng cao,
- 2738.—Ra về không lẽ về luôn,
Đề khăn xéo lại, lè tuồng
hai hàng.
(còn nữa)

chia buồn

Chúng tôi rất đau-dớn được tin Cụ LÊ-VĂN-PHÚC, thân-sinh của ông Lê-văn-Bình, Giám-đốc Hàng-Không Việt-nam Đà-lạt, đã tạ-thế tại Đà-lạt ngày 13-7-59. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn cùng bạn Lê-văn-Bình và quý Phu-nhân, và thành kính cầu-nguyện Phật cho Vong-Linh của Cụ được tiêu-diêu nơi cõi Thọ.

NGUYỄN-VŨ



ĐÁP BẠN

BỐN

PHƯƠNG

Một bạn đọc ở Huế

Trong mục xã-giao chúng tôi chỉ có ý đề cập đến các trường hợp giao thiệp hằng ngày, mà có một số người không đề ý đến. Chúng tôi không hề có ý khinh miệt một ai cả. Mong bạn thông cảm cho.

B. M.

Bạn Vĩnh-Thắng — đường Ôn như Hầu — Nha-trang

Rất cảm ơn những ý kiến xây-dựng của bạn.

Em Tôn-thất-Nghệ — học sinh — N.T.P.

Chúng tôi không biết « nữ thần đồng » Phương-Lan là ai, nên rất tiếc không giúp em được.

Bạn Hoàng Vũ — Nha-trang

Lá cờ trong bài « Một người Pháp làm vua tại miền núi Việt-Nam » cho lộn màu vì có sự sơ xuất trong khi ấn loát.

Bạn Vy-vân-Lê — Phan-thiết

Chuyện « Vết son trên má tiêu thư » là một chuyện có thật, xảy ra dưới thời phong kiến xưa, ở Quảng-Ngãi.

Bạn Hoàng-Mạnh — Tỷ thủy Nông — Cái săn

Thạc-sĩ (Agrégé) ; Tiến-sĩ (docteur). Cấp bằng Thạc-sĩ lớn hơn Tiến-sĩ. Nước ta đã có nhiều người học đến đó. Riêng về Bác-học thi có giáo sư Bửu-Hội, ông Nguyễn-đạt-Xương v.v...

Bạn Thế-Minh

Ông N. V. rất cảm ơn bài thơ của bạn tặng.

Bạn Nguyễn-vân-Thắng — Nông trường Jadrang I -- Pleiku

Rất tiếc, chúng tôi không thể bán báo dài hạn cho các bạn ở xa, vì bị thất lạc luôn. Xin bạn vui lòng mua báo nơi địa phương, bạn đang ở. Thành mến.

* **Bạn Nguyễn-cao-Kiều — đường Hồng-thập-Tự — Sài-gòn.**

Ông Nguyễn-dức-Nhuận, Giám-đốc báo « Phụ Nữ Tân Văn » hồi trước, không phải là chồng của bà Bút-Trà, báo Sài-gòn-Mới.

* **Em Văn-Cù — học sinh — Huế.**

- 1) Ông N.V. không biết Ô. Lê-cương-Phụng, biệt hiệu Tùng-Lâm, mà em đã hỏi.
- 2) Em có thể gửi thư xin báo T.G.T.D. theo địa chỉ số 39 đường Hàm Nghi — Sài-gòn.
- 3) Rất tiếc P.T. chỉ hoạt động trong phạm vi văn hóa, nên không thể bàn rộng về thuyết « Tân dàn chủ » thuộc về chính-trị.

* **Cô Trần-huyền-Chi — Vĩnh-Điện.**

- 1) Chúng tôi đã cho đăng những bài nói về các họa sĩ và thi sĩ ngoại quốc, đó tức là danh nhàn thế giới, trong phạm-vi Văn-học.
- 2) Những chuyện cô hỏi về cá nhân của tôi và Ông N.V., chúng tôi xin miễn trả lời.

* **Bạn Trần-tôn-Đồng — Điện-bàn.**

Bạn thường hay gắt gỏng với em có lẽ vì bạn là người nóng tính ? hay vì sức khoẻ không được dồi dào hoặc lý do tinh cảm, sinh ra bức dọc. Dù sao bạn nên tập tinh hòa-nhã, dịu-dàng là hơn. Nhưng sau khi đánh em bạn biết hối-hận, thế là tốt lắm rồi.

* **Bạn Tiễn-Linh — Hội-An.**

Bạn cố gắng sẽ thành công. Mong đợi sẽ mang lại cho bạn nhiều lộc quan hơn.

* **Cô Dương-thị-Hường — Phan-thiết.**

- 1) Chúng tôi cũng đồng một quan-niệm như cô, sòng các báo ấy phần nhiều in hình phụ nữ có lẽ vì tôn-chỉ của họ như thế.
- 2) Bài thơ của ông N.V. có chỗ bị xóa bỏ rồi sửa lại, vì ông muốn để tự nhiên.
- 3) Rất tiếc chúng tôi không có hình của các thi sĩ ấy.

* **Bạn Hoàng-hữu-Hân — trường Pellerin — Huế.**

- 1) Những tài liệu trong loạt bài « Minh oai ! » là do tác giả thâu thập trong các sách báo ngoại quốc.
- 2) Cuốn « Grandeur et Servitudes » của ông Nguyễn Vỹ đã hết từ lâu.

* **Bạn Đức Huy — đường Nguyễn-thiện-Thuật — Sài-gòn.**

Ông N.V. không ra ứng cử quốc-hội. Thành thực cảm ơn thư bạn.

* **Cô Hồ-thị-Yên-Chi — đường Bạch-Đằng — Huế.**

Cô cứ gửi các câu ca dao ấy cho chúng tôi xem miễn là đừng có những câu đã đăng rồi.

* **Em Trần-mậu-Tý Chi-Lăng — Huế.**

1) Em cứ gửi bài đến tòa soạn để chúng tôi xem, nếu được sẽ cho đăng. Về tiền sở phí trong các kỳ thi, em nên hỏi ở Nha Học-Chánh địa phương.

2) Ngoài những quyền tiêu-thuyết đã xuất-bản mà em đã có, ông N.V. còn viết nhiều tiêu-thuyết khác, sẽ lần lượt xuất bản trong một ngày gần đây. Thành mến.

* **Cô Dương-thị-Nhứt — Quận Tam-Kỳ — Quảng-Nam.**

Chúng tôi đã chuyển thư cô đến bác-sĩ Hoàng-mộng-Lương. Chờ bác sĩ trả lời. Chúng tôi sẽ tin cô biết.

* **Bạn Phạm-huy-Vũ — K.B.C. 4324.**

Ông Trương - Thủ và ông Nguyễn-bách-Khoa là một hay hai người, chúng tôi cũng không hiểu rõ.

* **Bạn Trần-Ngọc-Cầm Phố — Hội-An.**

1) Tim bị yếu có thể tập thể dục được, nhưng không nên tập những cử động mạnh như tập băng-tạ, chạy xa v...v.

2) Dân chúng mỗi tỉnh nói khác giọng vì nguyên do thủy thổ mỗi nơi mỗi khác, không riêng gì ở Huế và Quảng-Nam.

3) *Nhu thảng can, nhược thảng cường*, nghĩa là mềm yếu thảng được cứng mạnh. Tùy theo trường hợp người yếu nhưng cờ tri khôn có thể thảng được người có sức mạnh mà kém thông minh.

* **Bạn Văn-Thúy-Minh — học sinh — Hội-An.**

1) Những nước sau này trên thế giới hiện còn có vua, Á Đông : Nhựt, Thái Lan, Cao Miên, Lèo, Ba Tư, Arabic Séoudite. Âu Châu : Hy-lạp, Hòa Lan, Bỉ, Đan-Mạch, Thụy-Điển, Na-Uy, Anh. Phi Châu : Ma-Rốc, Ethiopie v.v...

2) Trên thế giới nước Mỹ hưởng chế độ dân chủ đầu tiên, từ thời Tổng Thống Lincoln.

* **Bạn Lê-Mai — Huế.**

Chúng tôi đồng ý về nhiều điểm trong thư bạn. Nhứt là về chánh-tả, chúng tôi vẫn cố gắng luôn sửa các lỗi chánh-tả.

cho đúng, nhưng bạn cũng hiểu giùm cho rằng vấn đề dấu hỏi dấu ngã rất phức tạp trong các nhà in mà phần đông anh em ấn công đều là người Nam. Một điều nhận xét khác của bạn cũng rất đúng, chúng tôi sẽ chú ý về những điểm đó. Riêng về quan niệm Thơ, và niêm, điệu, của thơ Đường, chúng tôi không đồng ý với bạn. Thành thực cảm ơn những lời « mỗ xé » xây dựng. Bạn cứ gửi bài đến. Thủ mến.

Ông Huyền-Giang — Hà-tiên

Xin ông cho biết rõ tên và địa chỉ, (số nhà, đường v.v...) Thành thật cảm ơn ông.

BẠCH-YẾN

**TRÀ LỜI NGÀY THÁNG ÂM VÀ
DƯƠNG LỊCH**

Ông Lê-minh-Diêu — k.b.c. 3.310

Ngày mồng 7 tháng 10 âm lịch năm Ất Hợi tức là ngày Thứ bảy 2-11-1935 dương lịch.

Ông Thái-công-Nhiều — hiệu trưởng trường Lạc nghiệp — Ninh-Thuận.

Ngày 15 tháng 5 năm Nhâm Thân tức là ngày Thứ bảy 18 tháng 6 năm 1933.

Ông Nguyễn-văn-Quí — đường Nguyễn-Thông — Saigon.

- 1) Ngày 11-10 là ngày Ất Hợi, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Ngọ (D. L. 1932)
- 2) Ngày 27-2 là ngày Mậu Thân, tháng Kỷ Mão, năm Ất Dậu (năm 1945 D. L.).
- 3) Ngày 22-9-1921 D. L. nhằm ngày Mậu Tý tháng Đinh Dậu.
- 4) Quyển lịch của chúng tôi sẽ cho in vào năm 1960.

Ông Vũ-công-Tiến — Phụng Hiệp (Phong-Dinh)

Ngày 8-8-1922 D.L. tức là ngày Mậu Thân, tháng Đinh Vị năm Nhâm Tuất, ngày 16 tháng 6 âm lịch. Năm Bính Thân (1956) ông 34 tuổi là đúng.

Em Võ-tám-Lạc — học sinh Huế.

- 1) Ngày 3 tháng 6 năm Tân Tỵ tức là ngày Thứ sáu 26-7-41 D.L.
- 2) Ngày 9 tháng 5 năm Bính Tý nhằm ngày Thứ tư 27-6-1936 D.L.

3) Ngày 1-2-1940 D. L. nhằm ngày Giáp Tuất, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Mão, ngày 21 tháng chạp năm ấy.

★ Ông Phan-văn-Tho — Bình-Phú

Ngày 15 tháng 10 năm Mậu Ngọ tức ngày Thứ hai 18-10-1918 D.L. Ngày 16 tháng 2 năm Tân Tỵ ≡ Thứ năm 13 Mars 1941.

Ngày 25 tháng 9 năm Nhâm Ngọ ≡ Thứ ba 3 Novembre 1942.

Ngày 23 tháng 7 năm Canh Dần ≡ Thứ ba 5 Septembre 1950

★ Ông Nguyễn-văn-Minh — Việt kiều — Ai Lao

Dương lịch ngày 11-12-1929 ≡ 11-11 năm Kỷ Ty, ngày Canh Dần, tháng Bính Tý âm lịch

“ “ “ 1-5-1948 ≡ 23-3 âm lịch năm Mậu Tý, tháng Bính Thìn, ngày Bính Tuất.

“ “ “ 20-6-1951 ≡ 16-5 năm Tân Mão, tháng Giáp Ngọ, ngày Tân Mão.

“ “ “ 27-12-1953 ≡ 22-11 năm Quý Tỵ, tháng Giáp Tý, ngày Nhâm Tý.

“ “ “ 12-4-1957 ≡ 13-3 năm Đinh Dậu, tháng Giáp Thìn, ngày Giáp Dần.

★ Ông Nguyễn-văn-Tho — Phan-thiết

Ngày 17 tháng 6 năm Kỷ Mùi tức là ngày Thứ hai 14-7-1919 D. L.

★ Ông Đặng-Sơn — 19, Võ-trường-Toản — Cholon

Ngày 16-6-1936 D. L. là ngày 27-7 năm Bính Tý, tháng Quý Tỵ, ngày Kỷ Ty.

Ngày 9-9-1938 D.L. là ngày 16-7 nhuận năm Mậu Dần tháng Canh Thân, ngày Giáp Thìn.

NGUYỄN-TRIỆU

BẠN ĐỌC VIỆT...

NHỮNG DANH.TỪ « TÂN.KỲ ».

★ Của ông K.C.N.P. — Xóm Mā-khai — Huế.

... 1) Tai sao trong báo PHÒ-THÔNG ông nêu mục « Văn nghệ sĩ tiền chiến », ông nêu tất cả các Văn nhân thi sĩ từ 1930-1940 sao lại không có Nguyễn-Vỹ tức là tên ông ? Theo ý tôi và phần nhiều độc giả khác thì chúng tôi muốn hiểu chính ông trước rồi mới đến các bạn làng văn cùng thế hệ với ông. Vậy yêu cầu ông trong số tôi hãy nói đến Nguyễn-Vỹ.

2) Hiện tại trên phương diện văn học có nhiều người dùng chữ mới ở trong các bài « thơ » của họ. Vậy ông có thể cho biết tại sao không ? Và xin ông giải nghĩa giùm tôi những danh từ mà tôi đã lượm lặt sau đây để một là bắt chước, hai là xỏa bở, chữ hiện giờ tôi là người Việt mà không hiểu tiếng Việt thi buồn lắm !

Đây là những tiếng mà, tôi (và phần nhiều người Việt Nam, kể cả hạng trí thức) đều không hiểu :

Biểu-quán, ly-văn, trang-huyền, nguyên-diêm, triều-dương, huyền-trang, trang-diêm, trang dài, diêm lữ, kiều-mạng v.v... (Còn nhiều, nhưng thôi !...)

Tôi thành thực mong ông trả lời trên mặt báo. Nếu có thể xin ông cho đăng hết cả bức thư của tôi.

TÒA SOẠN ĐÁP : 1) Ông N.V. không biết gì nhiều về ông, nên ông không nói đến ông được.

2) Những chữ bạn kề ở trên, Việt không phải Việt, Tàu không phải Tàu, Tây không phải Tây, và người trí thức Việt đọc cũng không biết là cái gì, thì bạn cứ hỏi người nào viết đó. Trong Tạp-chí Phổ-Thông không bao giờ dùng đến các danh-từ vô nghĩa ấy.

XIN ĐĂNG HÌNH

* **Bạn Ngò-dinh-Cường — 16 Nguyễn-tường-Tộ — Phan thiết.**
«... Tôi thấy có nhiều bạn hỏi xin hình ông, đó có lẽ là ý muốn chung của đọc giả Phổ Thông thì phải. Vì tôi cũng có ý đó nhưng tôi không xin, vì tôi biết ông làm sao thỏa mãn được hết. Nhưng có một điều tôi thấy có thể làm được sao không thấy ông làm là có lần ông giới thiệu vài « Vấn nghệ sĩ thanh niên » ông có in hình vào bài đó. Thế sao ông không cho làm lấy một bản kẽm nhỏ cỡ 4x6 hình ông in vào chỗ bài ông viết. Chỉ in một số thôi cũng được. Như thế có phải tất cả đọc giả thỏa mãn mà ông lại không tốn kém nhiều ...»

TÒA SOẠN ĐÁP : Ông N.V. thành thực cảm ơn thư ông, nhưng ông N.V. không thích đăng hình của mình.

ANH RUỘT CỦA THI SĨ LƯU TRỌNG LƯ

* **Của ông Lưu-kỳ-Linh, 212/92, xóm chùa Tân-dịnh.**
.. Tôi, người viết mấy hàng này đối với ông vốn là người xa lạ. Nhưng thưa ông, « tình không ai lạ với ai quen ». Quả thực, tình, tôi với ông, ông với tôi không còn lạ nữa : tôi là Lưu-kỳ-Linh, anh ruột của Lưu-trọng-Lư, bạn « bố-y » của ông.

Nhân đọc bài ông nói về Lư đăng trong quý báo, số II, tôi thấy lòng tôi vô hạng xốn xang nhớ tới đứa em « ngày dại » hồi mươi mấy năm về trước, mà bây giờ chẳng biết làm cái chi ở bên kia phương trời. Bài đó, tuy có đôi chi tiết về đời tư sai lầm, nhưng đại thể thì bộc lộ được những gì chọn phác nhất, kỳ bí nhất ở tận trong xương, trong máu, trong hồn của Lư thi sĩ.

Tôi thành thật mến thương ông như mến thương Lư, trong lúc tâm tư tôi liêu vào những câu văn của ông, vừa ấm áp, vừa thơm thanh,

Để tỏ chút tình, tôi xin gửi tặng ông mấy vần thơ của tôi, mà năm kia tôi đã luống công tìm cách cho thấu tới em tôi. Mong ông hoan hỉ thâu nhận...

* **NỮ-SĨ FRANÇOISE SAGAN** vừa nói một câu rất lý thấu về đàn ông :

— Đàn ông có nhiều vấn đề để giải quyết hơn là đàn bà, mà trước nhất là những vấn đề giải quyết với đàn bà !
(Les hommes ont plus de problèmes à résoudre que les femmes, d'abord ils ont à se débrouiller avec elles.) L. M.

KHÔNG HẠM TIỀN

Cu Tèo 5 tuổi đi học về, vui vẻ khoe với mẹ :

— Má ơi Má, con đi ngang cửa nhà-thờ, có một ông già rách rưới mà đui mắt, ngồi chìa cái nón rách ra, trong nón có năm sáu đồng bạc. Nhưng con không lấy, con bảo : « Cảm ơn ông, Má cháu dặn ai cho tiền thì đừng lấy ». Rồi con chào ông con đi chứ con không lấy tiền của ông,

X. T. K.

MƯỚN BÁO

(Đệ II Nguyễn-văn-Khuê)

Ông Chủ nhiệm một tờ báo hàng ngày ở Saigon thấy báo mình cứ bị độc giả mướn coi ở sập báo chớ không chịu mua đọc, bèn viết một loạt bài công kích những người mướn báo. Một hôm, ông nhận được bức thư sau đây của một bạn đọc :

« Thưa ông, nếu ông còn viết bài công kích hoặc những người mướn báo, thì từ nay tôi không mướn báo của ông nữa. »

LÂN-TINH (Xóm Chiếu)

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH HẰNG TUẦN CỦA ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT-NAM CỘNG-HÒA

HỆ THỐNG : A. Từ thứ hai đến thứ bảy, trên các luồng sóng: 30 th 76 hay 9.754kcs, 48 th 67 hay 6.165kcs, 49th hay 6116 kcs, 275 th hay 1.090 kcs

NHỮNG MỤC THƯỜNG XUYÊN TRONG CÁC NGÀY

- 05.45 — 06.00 : Đàm hiệu — Quốc Thiều — Mở đầu buổi phát thanh — Tân nhạc thu thanh
- 06.00 — 06.15 : Bản Thông-tin I: (tin trong nước — ngoại quốc — Thời tiết)
- 06.15 — 06.20 : Câu chuyện buổi sáng
- 06.20 — 07.00 : Tân nhạc thu thanh — Thông-cáo
- 07.00 — 07.15 : Bản Thông-tin II
- 07.15 — 07.30 : Nhạc ngoại quốc thu thanh
- 07.30 — 07.35 : Tóm tắt tin tức
- 07.35 — 07.45 : Nhạc ngoại quốc thu thanh (tiếp theo)
- 07.45 — 08.00 : (Xem mục riêng biệt ở kỳ sau)
- 08.00 — 08.15 : Cờ-nhạc Việt-Nam thu thanh
- 08.15 — 09.30 : Tin tức đọc chậm trên bốn luồng sóng: 30 th 76, 41 th, 48 th 67 và 49 th.
- 11.00 — 11.05 : Tóm tắt tin tức
- 11.05 — 11.35 : (Xem mục riêng biệt ở kỳ sau)
- 11.35 — 11.45 — nt —
- 11.45 — 12.30 — nt —
- 12.30 — 12.45 : Bản Thông-tin III
- 12.45 — 12.50 : Câu chuyện buổi trưa
- 12.50 — 13.00 : Tân nhạc thu thanh
- 13.00 — 13.15 : Điểm Báo
- 13.15 — 13.30 : Nhạc ngoại quốc thu thanh
- 13.30 — 13.32 : Tin tức thời-tiết cho tàu chạy ven biển
(Quảng-cáo)

