

XIN LƯU Ý : Vì nhiều vắn - đề kỵ - thuật, trong ba bốn số đầu tạp - chí có thể ra trễ 4 hay 5 hôm, nhưng vẫn ra đều mỗi tháng 2 kỳ. Xin bạn đọc thông cảm cho.

ĐA TẠ

XIN CÁC BẠN LƯU Ý

- ★ Bài vở, tranh ảnh đề in bìa, và tất cả thư từ thuộc về tòa soạn, xin gửi thẳng đến Ông Giám-đốc tạp chí **PHỒ-THÔNG**.
- ★ Tạp chí gửi đến các bạn ở xa mà bị thất-lạc, hoặc nhận trễ, xin biên thư rõ-ràng cho chúng tôi biết, để chuyển-đạt thư khiếu-nại lên sở Bưu-điện và tiện việc điều tra.

Đa tạ

PHỒ-THÔNG tạp chí

ĐỒI PHỒ-THÔNG CŨ, LẤY PHỒ-THÔNG MỚI

Bạn nào còn giữ **Phồ-Thông** cũ, Bộ I và II, các số sau đây :

1, 2, 3, 4, 5, , , 8, 9, 10, , , 12, 13, , , 15
và muốn đổi lấy **Phồ-Thông** mới, xin gửi về tòa soạn (cần phải nguyên vẹn, đừng mất bìa hoặc các trang ruột) một quyền **Phồ-Thông** cũ đổi lấy một quyền **Phồ-Thông** mới.

Thành thực cảm ơn các bạn.

NGUYỄN-VÝ

Tất cả thư-tử đều gửi :

Ô NGUYỄN-VÝ

Giám-đốc Chủ Bút tạp-chí **PHỒ-THÔNG**
227, Phạm ngũ-Lão — SAIGON

Tổng phát hành : Nam-Cường 185, Nguyễn-thái-Học — Saigon

In tại Nhà in TÔN-THẤT-LỄ, 42-46, đường Pasteur, Saigon
Kiểm-duyệt số 93 ngày 16-12-58

PHỒ-THÔNG

TẠP-CHÍ

GỘP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM
PHỐ BIỂN VĂN HÓA ĐÔNG TÂY KIM CỔ

Giám-Đốc, Chủ-Bút : **NGUYỄN-VÝ**

Tòa soạn : 227, Đường Phạm-ngũ-Lão — Saigon — Đ.T. Saigon 558

BỘ MỚI SỐ 5 * 15-1-1959

Số trang

1.— Mẫu thuẫn của Bộ Quốc Gia Giáo dục	Nguyễn-Vỹ	5 — 6
2.— Quan niệm ái tình trong văn thơ Anh	Ngọc.Hoa	7 — 11
3.— Con nhện, người khách trọ bí mật	Nguyễn-Trần.Giang	12 — 16
4.— Một cuộc gặp gỡ kỳ thú : Lý-Bach, Mạnh-Tú và Françoise Sagan .	Trần-Tường-Niệm	17 — 20
5.— Non nước miền Nam	Thái-văn-Kiêm	21 — 26
6.— Người V.N. có mấy giọng cười ?	Vương-Hồng-Sển	27 — 34
7.— Byron	Tạ.Ký	35 — 38
8.— Mình ơi !	Cô Diệu-Huyền	39 — 43
9.— Nguyễn tú và phân tú	Nguyễn-Công-An	44 — 48
10.— Những thủy tồ của các nghề thủ công V.N.	Hoàng-Lan	49 — 53
11.— Sầu lữ thú (thơ)	Nhật-Thúy	54
12.— Đuôi bắt cát nón	Nguyễn-Hiển-Lê	55 — 58
13.— Ngữ học	Lê ngọc Trụ	59 — 60
14.— Về số đeo đặc	Cô Bạch-Yến	61 — 63

	Số trang
15.— Phụ nữ thè dục	Cô Tuyết-Anh 64 — 66
16.— Con Mèo	Hoàng-Thắng 67 — 69
17.— Gia chánh	Bà Thường-Lạc 70
18.— Đọc thơ của Pasternak	Phạm, Công-Thiện 71 — 75
19.— Giữa dòng thế kỷ	Đoàn Ngọc 76
20.— Ánh đèn (truyện dài)	Vi Huyền Đắc 77 — 81
21.— Cải lương đã được 41 tuổi.	Nguyễn Ang-Ca 82 — 84
22.— Tối làm phim	Thái Thúc Diển 85 — 89
23.— Giới thiệu V.N.S.T.N.H.Đ.	Lâm-Vị-Thủy 90 — 93
24.— Kiên Trinh	Cô Vân-Nga 94 — 98
25.— Những người đôi mươi	Nguyễn Thu Minh 99 — 103
26.— Giới thiệu sách, báo mới	Hồ-Thị Lý 104—105
27.— Người làm vườn của bà B. Shaw	Quốc-Bảo 106
28.— Nhờ các bạn trả lời giúp	Cô Diệu-Huyền 107
29.— Đáp câu hỏi P. T. số 4	108
30.— Buồn ơi ! chào mi (Bonjour tristesse)	cô Diệu Huyền 109—113
31.— Công chúa tóc vàng	Cô Bạch-Yến 114—118
32.— 4.000 năm ca dao	Ba-Tèo 119—120
33.— Tin-tức Văn-hóa Quốc-tế	121
34.— Trả lời bạn đọc	Ba-Tèo 122

★ Sắp-xếp bài, trình-bày bìa và nội-dung, cho màu	cô Diệu-Huyền
★ Tranh vẽ	Thái Thúc Diển
★ Bản kêm	Duy-Liêm Đặng-Nhâm
★ In offset Bìa	Nguyễn-Diệu Đồng-Nam-Á

**Các Báo-Sách Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiến trích
để những bài trong tạp-chí PHÒ-THÔNG, những
yêu-cầu đã rõ xuất-xứ : « Trich Tạp-chí PHÒ-THÔNG »
và dùng viết tắt.**

- Cấm trích, dịch, phỏng, đăng vào sách báo. Ngoại-quốc mà không xin phép.
- Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.

Copyright by PHÒ-THÔNG, printed in Việt-Nam.

MÀU THUẦN

của

QUỐC-GIA GIÁO-DỤC

TRONG giai-doan xây-dựng Việt-Nam mà toàn Dân cần tranh-thủ thời-gian và thi đua cố gắng về mọi phương diện để chiếm-doạt những thắng lợi đầm-bảo cho tương lai và hạnh-phúc của nhân dân, thì ai cũng nhận thấy rất tiếc có nhiều màu-thuần đáng buồn trong hiện tình xã-hội.

Đáng buồn và đáng lo ngại. Vì không ai chối cãi được rằng những màu-thuần ấy hầu như đã thành một trạng-thái đặc-biệt của, tình hình xít ta hiện nay, mà không có triệu chứng gì tỏ rằng nó sẽ được phá bỏ.

Tôi không muốn dung đến các khía cạnh chính-trị, hoặc kinh-tế xã-hội; của vấn đề. Tôi đã hứa hoàn-toàn đứng trên lĩnh-vực văn-hóa mà thôi. Thị, nơi đây tôi tin rằng các nhà cầm-quyền của Việt-Nam Cộng-Hòa cũng đã thấy rõ như mọi người những màu-thuần khiếm, cho các lứa thanh-niên ta hiện nay đang hoang-mang, không biết tiến tới một chủ-hướng nào, với những phương-tiện nào. Tôi xin nêu một ví-dụ rõ rệt nhất.

Bộ giáo-dục muốn mở-mang việc học trên một b'nh-diện rộng-lớn, nhưng lại chú-trọng về chiều ngang hơn là chiều d'ng, giống như chủ-trương của toán quyền Albert Sarraut năm 1916 Nghĩa là người ta đặt ra những chương trình trung-học bao quát rất nhiều môn để rồi không có đủ các lớp Đại-học để đón-nhận sinh viên Trung-học sau khi có cấp bằng. Tai-hại hơn thế nữa, chương-trình Văn-chương và Toán-lý-Hóa ở Trung-học dạy toàn bằng Việt-ngữ cho đến đệ-nhi-cấp, lên Đại-học sinh-viên đã dỗ Tú-tài phải bô-ngō trước một rừng học chuyên-khoa hầu hết là ngoại-ngữ. Đến đây, sinh-viên Việt-Nam phải thắc-mắc, đứng trước hai ngả đường: hoặc theo luôn Việt-ngữ

thì chương trình Việt-ngữ ở các lớp Đại-học chuyên khoa thật là thiếu-sót vô cùng, không sao bù-túc được đầy đủ các tri thức còn quá sơ-sài của mình, hoặc bằng qua chương-trình đại-học ngoại-ngữ thì kiến-thức ngoại-ngữ của mình không có căn-bản thích hợp với trình-dộ đại-học của các nước ngoài.

Đó là một mâu-thuẫn rất lớn và rất ánh-hưởng tai-hại cho tương lai của Thanh-niên ta, và của Nước ta. Tôi không hiểu Bộ Quốc-Gia giáo-dục sẽ giải-quyet cách nào để phá-lan mâu-thuẫn ấy ?

Nước nhà đang cần gấp các Cán-bộ kỹ-thuật chuyên môn nhiều chừng nào hay chừng nấy. Theo tôi cũng phải ít nhất là vài ba trăm ngàn người thi mới đủ phát-triển diệu kiệt kinh-tế và giáo-dục, văn-hóa, xã-hội, chính-trị, v.v... trong một Quốc-gia đang cần xây dựng gấp rút và vững-bền.

Theo hiểu biết rất hèn mọn của tôi thì hiện nay, Chính-phủ đã gởi ra ngoại-quốc, như Mỹ, Úc, Gia-nã-Đại, Anh, Pháp, Nhật, v.v... một số rất ít thanh-niên công-chức của thời Pháp thuộc còn lại, vì các hàng thanh-niên này đã có căn-bản Pháp-ngữ hoặc Anh-ngữ khả-dĩ deo đuổi được các ngành học chuyên-môn ở các nước bạn kề trên. Nhưng rồi hết các lớp un-tú này, thì sẽ lấy ở đâu ra nữa ? Nếu tôi không lầm, trong các giới sinh-viên tự-ý xin đi du-học ở ngoại-quốc từ 10 năm nay, hoặc 4, 5 năm nay, chỉ một số rất ít, — ít lầm — mới vui lòng về Nước để phụng-sự, còn thì đại-đa số chỉ muốn ở ngoại-quốc luôn, không muốn về, — tôi không hiểu vì lẽ gì. Trong khi đó, Bộ giáo-dục lại còn hạn chế số thanh-niên muốn đi du-học ở ngoại-quốc. Còn thanh-niên ở trong nước, như tôi đã nói trên, thì các bạn sinh viên Trung-học với tri-thức Việt-ngữ còn thiếu-thốn rất nhiều do chương-trình của Bộ giáo-dục dào-tạo ra, sẽ làm sao vươn mình lên trình-dộ Đại-học chuyên khoa quốc-tế ?

Theo sở-khiến quá hẹp hòi của tôi, hình như không có ông Bộ-trưởng giáo-dục nào chịu hứng lấy trách nhiệm dào-tạo một thế-hệ thanh-niên có giá-trị học văn-bằng thanh-niên ngoại-quốc. Ông Nguyễn-dương Đôn làm Bộ-trưởng một thời-kỳ, chủ trương chính sách thiển-cận, đã bỏ rơi một lớp thanh-niên tuẫn-tú của Dân-tộc hiện còn cho-vor giữa các ngả-ba đường học vấn. Rồi ông ấy được đổi đi làm Đại-Sứ.

Ông Trần-hữu-Thể hiện làm Bộ-trưởng giáo-dục, có thấu rõ tình-trạng mâu-thuẫn rất có hại cho nền Quốc-gia giáo-dục ở Việt-Nam Cộng-Hòa hay không ?



Quan niệm Ái-Tình Trong văn thơ anh



I tình sống ở muôn nơi và muôn thuở, đời nào, nơi nào ta cũng thấy. Ái-tình được ca tụng nhiệt tình sâu đậm dị-ký.

Có thể nói: Nếu không có ái-tình, nền văn-minh huy-hoàng của nhân loại cũng không có ; mọi sự ở đời chung quy cũng vì nó, thật là kỳ di, thật là huyền bí. MARK TWAIN phải lắc đầu than rắng điều ông ngạc nhiên nhất đời là sách văn phạm của khắp các nước trên thế-giới đều lấy động-từ « Yêu » (to love) làm mẫu để tập chia động-tử. MARK TWAIN không nói chuyện tào lao đâu ; Quả thật thế: Văn phạm của ĐỨC thì có động từ « amare », của Tây-Ban-Nha thì « amar » .. của Ba-Lan thì « Kochać » của Pháp thì « aimer ».. v.v... họ đều lấy động từ ấy để làm mẫu tập cho học trò chia động-tử.

Ái-tình là gì, mà « phồ thông » như thế nhỉ ?

Đây hãy dở quyền tiểu-thuyết Un Certain Sourire của FRAN-

COISE SAGAN bạn sẽ tìm được giải đáp. Ngay ở mấy trang đầu quyền sách, FRANÇOISE SAGAN có đưa ra một câu trích dẫn sau đây để định nghĩa ái-tình : « Ái-tình là cái gì xảy ra giữa hai tình nhân (Roger Vailland).

JEAN PAUL SARTRE định nghĩa ái-tình là sự chiếm hữu (possession) SCHOPENHAUER có tiếng là bi quan đệ nhất cũng cho ái-tình là một bản năng mà mục-dịch duy nhất là bảo tồn giống nòi.

Ái-tình được các tao-nhân mặc khách nói đến rất nhiều lắm ; nhưng các triết-gia lại ít xét đến.

Tùy theo trình-học, theo bản-năng hoặc theo tình-cảm mỗi tao-nhân văn-sĩ sẽ quan-niệm riêng về ái-tình sẽ giải thích ái-tình dưới khía-cạnh nào đó mà họ đã cảm và nghĩ.

Theo tôi chút hiểu biết của tôi, riêng trong các văn-thơ Anh có nhiều ý nghĩ, nhận xét lý thú về ái-tình, ta hãy nghe họ nói.

Trước hết, họ định-ninh cho

rắng ái-tình mù. Người Anh nói ái-tinh mù thì phải biết, vì mù như thi-sĩ MILTON mà còn lui cui viết được tập thơ bất hủ « Paradise lost » (Thiên-dàng đã mất).

Hồi thế-kỷ thứ XIV, người binh-dân Anh đã có câu tục ngữ: « Love is blind » (ái-tinh mù quáng). Rồi sau đó, tất cả các nhà văn Anh đều đồng thanh cho rằng ái-tinh mù-quáng. Trước tiên là GOWER, rồi CHAUCER, BEN JONSON, SHAKESPEARE, POPE, vân... vân... cả một đạo binh hùng hậu rầm rập như đàn cừu PANURGE của RABELAIS.

Đầu tiên trong tập Confessio Amantis (BK. I), lão GOWER « giáo đầu » bằng 1 câu văn Anh-ngữ trung cổ (Middle English) như vậy: « For love is blind, and maie not see » (vì ái-tinh mù quáng nên không thể thấy được). Kế đó cụ CHAUCER « già cắc » hô hoán: « The god of love is blind as stone » (thần ái-tinh mù quáng như cục đá). Cụ già này thật quá « trịch thượng », CUPIDON, thần Ái-tinh của La-mã, là một vị giáo-chủ có quyền uy nhất trần-gian và có nhiều tin đồn nhất trần-gian, mà cụ dám xả xói như thế, cụ không sợ gì sao ?

Tôi thường nghe dân « Lông mao đỗ » (Hồng Mao) nói: « Mù như chuột chửi » (As blind as a mole) « mù như dơi » (as blind as a bat) « mù như loài bọ hung

bọ rầy » (as blind as beetle), chứ ít người nói mù như đá (as blind as stone). Hèn chi ở bên Algérie có một dãy núi tên là « Amour » (Djebel) nghĩa là dãy núi đá Ấy, nếu CHAUCER nói « ái-tinh mù như đá » thì cũng chí lý lắm đấy.

Trong vở kịch « The poetaster » (Act IV ; Sc II), BEN JONSON cũng nói « Love is blind » (ái-tinh mù quáng), rồi đại-kịch gia vỹ đại WILLIAM SHAKESPEARE cũng nhận xét: « ái-tinh mù-quáng » (but love is blind), (the merchant of venice, Act II, Sc. VI).

Sau SHAKESPEARE có kịch gia COLLEY CIBBER (1671 - 1757), trong vở kịch « Woman is Wit » (Act I, Sc. I), CIBBER viết: « Love's a blind guide, and those that follow him too often lose their way » (ái-tinh là một thằng dẫn đường mù ; ai theo nó thường luôn bị lạc đường). Giời ơi, khổ quá ; Đây là con người, ai lại không chạy theo ái-tinh ông nhỉ ? Ông nói vậy nghĩa là nhân loại đã đi lạc đường, lạc lối trong mấy nghìn thế kỷ nay rồi nhỉ ? Khổ ghê đi.

Ở thế kỷ XVIII, văn hào ALEXANDER POPE, nguyên soái văn phái cổ-điền Anh, nhấn mạnh lần cuối cùng trong « January and May » như thế này: « Love is always blind » (ái-tinh luôn luôn mù quáng).

Thật là « đồng thanh trong ứng », một chú gà gáy thì bày

gà đều gáy lại ; Một người nói ái-tinh mù quáng, thì tất-cả rầm rắp nói y hệt như vậy !

Chả trách có kẻ đã nói : Các đầu-óc vỹ-đại hay gặp nhau ! Theo ngu ý của tôi, ái-tinh không mù, không quáng gì hết, tôi xin hỏi quý Ông 1 câu, một câu thôi : Nếu thần CUPIDON mù, tại sao hề mỗi lần thần giương cung lên bắn, thì mũi tên vàng (1) đậm thẳng ngay trái tim của người ấy.

Đó là hỏi leo lắt chơi vui thôi, chờ ngày nay biết bao nhiêu người đánh chết chủ-trương của quý ông. Đánh đau nhất là triết gia Đức MAX SCHELER (1874-1928), ông cho rằng ái-tinh không mù quáng, nhưng lại làm cho người ta sáng tỏ thêm nữa.

Tàn kỵ nhất, lập dị nhất là nhà thơ SAMUEL BUTLER (theo tôi nhà thơ lập dị vì bởi trong văn học Anh có 2 ông tên là SAMUEL BUTLER, một là nhà văn, và một là nhà thơ ; nhà văn sống ở thế kỷ XIX và là tác-giả « Erewhon » nhà thơ sống ở thế kỷ XVII và là tác-giả « Hudibras »), trong thi phẩm trường giang đại hải Hudibras, nhà thơ SAMUEL BUTLER viết : « Love is a boy » (ái-tinh là một đứa con nít) không

(1) Theo thi-hào La-Mà Ovide thì mũi tên của thần CUPIDON rất nhọn và bằng vàng. Shakespeare cũng bắt chước Ovide mà gọi là Mũi tên vàng, (how will she love when the rich golden shaft has touched her heart.—TWELFTH NIGHT).

hiều nhà thơ muốn nói gì thế ?

Rồi ông viết tiếp : « Then spare the rod, and spoil the child » (thương cho roi cho vợt) câu này đồng nghĩa với câu tục-ngữ Pháp « Qui aime bien châtie bien » hay câu tục-ngữ Việt « Yêu cho vot, ghét cho chơi » hoặc thương con thì thương bằng roi, thương con đòn thì thương bằng cơm ». May câu này đại-ý người ta không nên nuông chiều con quá mà làm hư con. SAMUEL BUTLER viết « Love is a boy » không ai hiều nhà thơ muốn nói gì, nhưng rồi ông viết tiếp : « Then spare the rod and, spoil the child » à... tôi hiều rồi đây, nhà thơ muốn bảo đại loại như vậy : « không nên nuông chiều ái-tinh quá, vì ái-tinh là một đứa con nít, nếu nuông chiều quá thì nó sẽ hư » ; có phải như thế không, các bạn thân-yêu ?

Nhà thơ đa sầu JOHN FORD. (1586-1639) trong vở kịch « The broken heart » (Act IV, Sc I), cũng cho ái-tinh là một đứa con nít :

Love feasts on toys,
For Cupid is a child
(Ái-tinh chơi đồ chơi thỏa thích
vì CUPIDON là một đứa con nít).

Năm 1886, văn-sĩ JEROME K. JEROME cho xuất bản quyển « Idle thoughts of an idle fellow » đọc hết cả tác-phẩm, hiện giờ tôi còn nhớ chỉ có một câu thôi, câu ấy là : « Love is like the measles ; we all have to

go through it » ái-tình giống như bệnh sởi mà tất-cả chúng ta đều phải chịu qua bệnh ấy), theo tôi có lẽ Jerome đã bị bệnh sởi nhiều lần, nên nó ám ảnh, mới ví như thế.

Nhà thơ A.W. viết trong « Ode IX » (From division's Rhapsody)

Love is a pleasant woe
(Ái-tình là một sự đau khổ thứ ơi)

Vàng tôi xin tán đồng thi-sĩ A.W. quả là một người rất sành tâm-lý học. Các nhà tâm-lý học nói khoái lạc và đùa-khổ thường thâm nhập lẫn nhau (*compéné-tration du plaisir et de la douleur*) ví-dụ ăn tiêu ót : *Cay*, làm nghè viết văn : *đau khổ*, uống « ba-xi - đế » : *Cháy và đắng*, nhưng chúng ta vẫn thích ăn tiêu ót, thích theo nghiệp dĩ văn-chương, thích uống ba-xi - đế. Ở đây cũng vậy, yêu là khổ, nhưng người ta cũng vẫn yêu, vì trong đau-khổ ấy vẫn có ẩn nấp sung sướng, a pleasant woe)

Thi-sĩ SEDLEY (1639-1701) nói ái-tình là một gánh nặng.

Love is a burden, which two hearts When equally they bear the parts With pleasure carry; but no one, Alas, can bear it long alone.

(Ái-tình là một gánh nặng mà hai quả tim chung một cách vui thú khi cả hai mang đồng đều nhau phần của mình, nhưng hỡi ơi, không có người nào có thể mang nó lâu một mình.)

Nhà thơ THOMAS WATSON (1557-1592), trong « The passionate centurie of love (XVIII) » cho rằng ái-tình là một » lạc thú »:

Love is a sour delight
(Ái-tình là một - thú chua chát)

Lạc-thú mà chua chát, nghĩa là yêu không khác gì uống La-ve, vì uống La-ve là một cái thú, nhưng một cái thú chua chát, ông THOMAS WATSON còn cho ái-tình là một cái « chết còn sống » (A living death), một « biển nước mắt » (a sea of tears), một « cuộc phán đấu không bao giờ ngừng » (an everlasting strike) và một « vết thương làm chết được » (a deadly wound) ;

Trong một thi phẩm trường thiên nổi tiếng thi-hào SPENCER (1552-1599) viết :

Love that two hearts makes one
(BK. II, can IV,)

(Ái-tình làm hai quả tim thành một).

Tôi nhớ một câu hát-hò của Dân quê Việt-Nam cũng nói như vậy :

Mình với ta tuy hai mà một
Ta với mình tuy một mà hai...

Hai quả tim mà biến thành một quả tim, quả thật thần ái-tình có nhiều phép nhiệm mầu kỳ diệu « bất khả tri luận »;

Văn-hào WALTER SCOTT nói ái-tình biết « thồ sáo » biết « cõi ngựa », biết « nhảy đầm » :

In peace, love ternes the shepherd's reed ;

In war, he mounts the warrior's steed

*In halls, in gay attire is seen
In hambs, dances on the green...*

(The lay of the last miustrel)
(Thời bình, ái-tình hòa đullet cùng ông sáo của mục phu-

Thời giặc, nó nhảy lên cõi ngựa của chính-phu,

Ở lâu đài, người ta thấy nó mặc quần áo lòe loẹt

Ở xóm thôn, nó nhảy múa trên bãi cỏ

Và sau cùng, ông nói ái-tình là « trời »

For love is heaven, and heaven is love.

(Vì ái-tình là trời, và trời là ái-tình)

SIR HENRY WOTTON (1568-1639) nói ái-tình là một « trường học » :

*Love was but a school
To breed a fool*

(A poem, written in his youth)

(Ái-tình chỉ là một trường học để tạo ra một thằng điên).

Nhà văn COWLEY (1618-1667) nói ái-tình không khác gì chim, vì :

Love hath wings
(An Answer to an Invitation to Cambridge, III)

(Ái-tình có cánh)

WASH định-nghĩa ái-tình rất mỉm me :

*Love is a medley of endearments,
 jars
 Suspicions, quarrels, reconcile-
 ments, wars.*

(To his Book)

(Ái-tình là một sự tạp hợp những lời nói ngọt ngào, những tiếng chát tai, những ngờ-vực, những sự căt lộn, giảng hòa, chiến tranh ;)

thật là loạn xì xà bì ;

BYRON cho rằng ái-tình chinh phục tất-cả :

Love conquers all
(Childe Harold, can. II, Lx III)

nhưng rồi ông chép miệng than :

Alas ; the love of women ; it is known

To be a lovely and a fearful thing
(Don Juan, ii, 199)

(Hỡi ơi, yêu đàn bà ; ai cũng biết là một việc mê-thích nhưng dể sợ).

TENNYSON nói rằng ái-tình thắng cả thần chết :

Love can vanquish death
(A dream of fair women)

Thi-sĩ kiêm Tu-sĩ GEORGE HERBERT (1593-1633) định nghĩa ái-tình là đời hơn hết :

*Love's a man of war,
And can shoot from far*
(Discipline)

Ái-tình là một chiếc tàu chiến (hay một chiến sĩ) và có thể bắn từ xa.

Thật là một định nghĩa không tiền tuyệt hậu về ái-tình.

Đến đây tôi tưởng đã nói chuyện nhiều về ái-tình lắm rồi, như vậy cũng tạm đủ. Và chợt tôi nhớ đến câu hỏi hách hống của Đại kích sĩ Pháp CORNEILLE ; « È chẳng ranh con, mi biết ái-tình là cái quái gì không mà nói đến ái với ân ? » (Connais-tu bien l'amour ; toi qui parles d'aimer) ?

Thưa tiên-sinh, tôi chỉ biết sơ sơ thôi ạ ; vì vậy tôi mới nhường lời cho chư vị văn-sĩ nước Anh-Cát-Lợi. Còn nếu nhắc đến các Văn Thi-sĩ Pháp, Đức, Tàu, Ý nữa, nhất là Pháp, thi vô số kẽ t. Vậy thôi, tôi xin hạ bút nơi đây.

Con nhện

NGƯỜI KHÁCH TRỌ
BÍ MẬT

NGUYỄN - TRẦN - GIANG



HÁC hẳn với nước Cộng Hòa Con Ông là một tổ-chức dân chủ đẹp đẽ nhất nhì trên thế giới mà tôi khuyên các quốc gia yêu chuộng tự-do nên đánh điện công nhận gấp gáp sau khi đọc bài giới-thiệu của Ông Huỳnh Bộ-Hoàng, nay tôi xin giới-thiệu nước Nhền Nhện là hình ảnh độc-nhất còn sót lại đến ngày nay của một lề lối tổ chức rất... vô tổ chức.

Thật cũng chẳng có gì để đáng gọi là một « nước ». Các danh từ như hợp quần, chung sống, chia sẻ... không có trong ngôn - ngữ Nhền Nhện. Chúng sống hoàn toàn riêng rẽ theo đúng tinh-thần câu « Trời đất sinh ta ắt có ta và chỉ có biết ta ». Cũng không thể gọi là bộ-lạc, là nhóm hay là ổ nhện nhện (danh-từ này để chỉ một nơi rất đông-dúc và vui-vẻ — theo lời bác Cảnh sát). Loài nhện hay một con nhện, thế thôi. Cái bản-tinh vừa cô-dộc vừa

ngang-tàn ấy có lẽ do cuộc sống phiêu-lưu hồ-hải mà sinh ra. Loài nhện vốn hay ăn nhờ ở đậu. Đa số chúng ta là « nước bạn » của chúng. Mỗi giao hiếu lại càng chặt-chẽ hơn nữa đối với các văn-sĩ, thi-nhân, hay các cậu học-sinh, sinh-viên, vì ở nhà « các bậc chỉ biết trọng sự làm việc bằng tinh-thần » này, chúng được hoàn-toàn yên-ôn cho đến khi họ sắp đón tiếp một người bạn gái đặc-biệt nào đó thì ôi thôi ! Cuộc đời du-mục cũng lắm cái đáng thương !

Giờ thì mời các bạn người mắt lén nào ! Bạn đã có một người thuê nhà : con Aranéa (tên khoa-hoc của một giống nhện thông thường) đã lén vào phòng bạn tự khi nào ! Và « nàng » bắt đầu kiến-thiết.

LƯỚI NHỆN

Trước hết là việc xây dựng một cái « sườn » tức là cái lưới



nhéo. Thường thường những cái sườn này rộng đến bốn - tấc vuông mà con Aranéa lớn lăm cưng đến 1, 2 phân là cùng. Vì như con người chúng ta phải dựng một mình một cái sườn rộng 320 thước vuông. Thế mà nàng Aranéa liều yếu đào tơ quần quật một ngày là đâu vào đấy. Tối đến, nàng chọn một nơi để ngã mình. Vốn là người con gái rất nết-na, trước khi ngủ, nàng chằng một dây tơ như dây điện-thoại. Khi cần, dây nàng rung lên và báo cho nàng biết mà đề-phòng tất cả mọi cuộc viếng thăm kém xà dựng có thể.

Những dây tơ mà nhện giăng có một bộ bền-bỉ lớn hơn bất cứ loại tơ nào của loài người chúng ta. Ngày hôm sau Aranéa bắt đầu chằng những dây lan-hoa (rayons). Những đường này được phân-phối cách nhau như tăm xe đạp, tuy không được đều đặn bằng. Tiếp đến là phần quan-trọng nhất của cái bầy — (vì lười nhện chỉ là một cái bầy) : đó là hai đường xoáy tròn ốc đồng-tâm. Một đường ở trung-tâm lướt để làm lười chắc chắn thêm. Trước khi chằng đường thứ hai (đường chính) Aranéa chằng một đường phụ có tính cách tạm thời để di-chuyển cho dễ dàng. Nhện chằng đường tròn ốc bao giờ cũng từ ngoài vào trong. Đến đâu, đường phụ (được dùng như cái dàn của thợ nề xây-tường) sẽ bị phá đến đó. Xong đâu đấy, Aranéa lo bày biện cái « khuê-

phòng » ghê-gớm của nàng. Nó vừa là chỗ nghỉ ngơi vừa là lò sát-sanh. Những giống sâu bọ nào không đủ sức chống cự lại Aranéa đều bị kéo lê vào phòng này, và « nàng » sẽ ung dung nằm hút máu. Những con khác vóc vạc đáng nể hơn, không cho phép nàng dùng chiến-thuật trên thì nàng nhả tơ trói gô chúng lại, thanh-toán tại chỗ.

NẠN NHЕН ĐẦU TIỀN

Anh chàng châu-châu này mới liên-hoan ở đâu về mà doảng góm ! Lại nhầm giữa cái mè-hồn trận chằng - chịt ấy mà lao vào rồi ! Aranéa lao lại nhanh như chớp. Nhưng khoan, thận-trọng, nàng đứng cách cơn mồi một khoảng cách « chiến-thuật » để quan-sát. Anh chàng coi bộ không được dễ tra chút nào. Cặp chân sau lởm-chởm những gai ấy so ra còn khỏe hơn bộ giò con cǎn-guru chứ phải thường đâu. Aranéa nghĩ thầm : « Thắng tướng đó mà vùng-vẩy thi cái « bất-động-sản » của mình dám « bay » lắm. Phải ra tay gấp mới xong ».

Lập tức nàng xoay người lại, hướng cái vòi & chót bụng về phía tên tử-tù nguy-hiểm rồi phồng ra một chất nhựa trắng như sữa. Aranéa dùng hai chân sau hất nhựa này phủ kín lên minh châu-châu như một miếng băng, vừa quay nó đủ mọi phía như người ta trói con cừu trên

que nướng. Con châu-châu tội nghiệp không nhúc-nhích được nữa. Bùa ăn (hay đúng hơn là: bùa hút máu, vì loài nhện chỉ thích hút máu tươi) đã sẵn-sàng! Khi Aranéa buông con mồi ra thì cái xác rỗng không ấy rơi nhẹ nhàng như một mảnh lông.

Những « khóc » làm ăn khóc

Có nhiều giống nhện khác nhau dùng những dụng-cụ rất đáng hoang dã săn bắt; tuy không được gọn - gàng nhưng thật kỳ - diệu. Giống magnificus (ở Úc Châu) thì dùng cần câu! Cần câu là một sợi tơ dài độ 5 cm, ở chót cần có một cục nhựa tròn. Con Magnificus mắc cần câu vào một cái chân trước rồi ngồi trên một cành cây, lắng chờ. Một con bướm nhỏ đánh hơi mùi thơm của nhện (như 1 cành hoa), lắng vắng lại. Chờ đến một khoảng cách thuận lợi, Magnificus giở cần lôi khỏi đầu, quay tròn như mấy chú cao-bồi quăng lát-xô (lasso). Con bướm liệng qua liệng lại vài lần và cuối cùng bị tóm. Mấy anh học-sinh nào thích bắt ve sầu bằng mủ mít gắn ở chót cây sào nên qua Úc để rút kinh-nghiệm!

Song không phải giống nhện nào cũng săn mồi bằng khí-giới do nhựa tiết ra. Có nhiều giống nhện chỉ trong cậy vào sự nhanh nhẹn và sự co dãn của cặp chân

để sinh-sống. Giống thứ nhất rượt mồi chạy hết hoi. Giống thứ nhì rình - vật rồi thính - linh nhảy bồ đến vồ như hồ vồ mồi. Tóm lại « chân làm bàn - nhai » vậy. Giống nhện-sói (tiếng Pháp gọi là Araignée-loup) mà người ta thường thấy nhất là một loại Tarentule (1) rất nỗi tiếng, chả dùng noc đặc để bắt mồi.

LÒNG MẸ

Con Lycosa (1 giống Araignée-loup khác) có cái đặc-biệt là xem bốn-phận làm mẹ rất là quan trọng, tuy cuộc tình duyên nhèn-nhẹn chẳng có gì là thơ-mộng cả. (đoạn sau tôi sẽ nói kỹ). Thường thì anh nhện đực so với chị nhện cái ví như đem một nửa, hay một phần tư Kim Trọng so với Tú Bà! Chàng nhện thì « như liều như mai » còn nàng thì « đường đường một đấng nhí nữ ». Khi cuộc tình duyên bắt phán cân lượng đó có dấu hiệu báo cho Lycosa biết là nó đang. « cụ thể hóa » thì nàng cảm thấy anh nhện đực có hơi thừa. Nàng bèn giết phangs và chén một bửa tí-tí. Sau đó ít lâu nàng đan một cái túi bằng tơ, buộc chặt vào dưới bụng để đựng trứng. Và từ đó nàng không hề rời cái túi ra nửa bước. Nàng sẵn-sàng chiến đấu như say máu để bảo vệ chúng và nếu mất chúng, nàng trở nên điên-cuồng thật sự.

Nhà nguyên-ngữ học Bonnet có lần bắt được một con Lycosa đang mang bọc trứng. Ông ném nó vào một ổ kiến sur-tử (hay quen gọi là cúc: fourmi-lion). Thất kinh, nàng ta ba chân bốn cẳng định chuồn nhưng mấy con cúc đã cắn chặt lấy cái túi. Dắng eo một chốc, cái túi rời khỏi bụng mẹ. Thay vì lợi dụng cơ hội để thoát thân, nàng lại cố gắng níu lấy cái túi đang bị lũ cúc vùi dần dưới cát. Suýt nữa thi nàng cũng bị chôn sống luôn nếu ông Bonnet không can-thiệp đúng lúc và mang nàng lên. Nhưng ông vừa buông tay, nàng lại lao ngay vào ổ cúc. Lần này ông Bonnet phải mang nàng ra thật xa.

Vào khoảng giữa tháng 9, cái bọc vỡ tung ra dưới sức xô đẩy của gần 200 cậu bé nhện. Lycosa giờ cái bọc ném đi. Nhưng lòng thương con không phải tối đó là hết. Đám nhện bé tí ấy chỉ có một ước vọng: được đi đó đây với mẹ chúng. Cái bọc vừa vỡ ra, đám con văng ra từ tán nhưng trong một phút, chúng ào-ào, nhất tề xung-phong trèo lên lưng mẹ. Và cuộc hành-trình bắt đầu.

Ở nhà với « BỐ » biết ngày nào khôn

Có lẽ lũ nhện trẻ ranh đã chủ trương tiến-bộ như vậy nên tuy cuộc hành-trình sẽ kéo dài đến sáu tháng và xiết bao lên thác

xuống ghềnh mà chúng cũng không sòn lòng, Chen-chúc trên lưng mẹ như hành khách ngồi trên mui ô-tô-buýt ở lục tỉnh, chúng ung-dung ngao du sơn thủy. Và chiếc buýt thì vui dầu chạy đó chẳng kẽ đất trời gì. Có khi lại chui, tọt qua mấy cái bàn bé tí-tí khiếp hành - khách bị gạt ngã bồ chổng. Nhưng thường con Lycosa ngừng lại đàng hoàng, hành khách lục tục lên xe. Chỉ có điều là nếu Lycosa băng lòng « mang nặng » một lần nữa lũ con nhung nhúc ấy mà không than thở một lời thì trái lại nàng cũng không làm gì để có cái áo cho chúng cả. Thật ra thi chúng cũng chẳng cần ăn uống gì trong 6 tháng phiêu-lưu đó. Đôi khi mẹ chúng đụng đầu với một mẹ nhện khác. Biết chắc một cuộc chạm trán này lửa sẽ khó tránh, chúng xô nhau chạy tìm chỗ ẩn. Đến khi một trong hai bà đã đánh ngã địch thủ, cả hai đàn con lại tranh nhau lên lưng bà mẹ vừa thắng, ngồi chờ bà này chén hết máu kẻ từ thù rồi tiếp tục lên đường.

Hết sáu tháng, gia đình bắt đầu tan rã. Từ lúc đó bà từ mẫu chỉ chú ý đến lũ con khi bà đòi bụng. Vô phuớc đứa nào không nhanh chân thoát ly là chui tọt vào bụng bà. Nhưng hầu hết chúng đều biết rõ hiểm-họa đó. Như cùng nhau hội ý từ lâu, đến một buổi thính - linh chúng hé nhau thực xuống xe, lủi ra thật xa rồi trèo lên các ngọn cỏ.

Đến chót ngọn cỏ, chúng bay lên,
bám vào những sợi tơ trắng bay
lơ lửng mà chúng ta quen gọi là
tơ trời.

Một số khác chui tọt xuống đất, đào hầm để ở. Trước cửa hầm, chúng xây một cánh cửa chắc chắn đến nỗi không một con vật nào khác có thể mở ra được. Muốn bắt nhện, người ta phải dùng đến dao con chó mà nay. Cái cửa đó làm bằng nhiều lớp tơ trộn với đất, có bẩn lè đảng-hoàng và chỉ mở từ phía trong ra ngoài thôi. Như vậy có nghĩa chỉ mình nhện là ra vào được

« tơ thắt » đó thôi. Công-trình này được hoàn-hảo đến nỗi không bao giờ cửa đó bị kẹt.

(Còn nữa)

CHÚ THÍCH :

Tarentute — Giống nhện nhện to lớn đặc-biệt ở vùng Tarente (miền nam nước Ý). Người ta thường tin rằng nọc giông nhện nhện này chích vào làm người ta buồn ngủ và u sầu là thường và có thể chết được. Tuy nhiên các nhà chuyên-môn đã chứng-minh rằng nọc chúng vô hại đối với người, chỉ làm sưng chỗ bị chích một tí thôi.

* QUẢNG CÁO BỐ-LÁO !

Phong trào Thanh Niên Thiếu Nữ « tự-tử » tại Đô Thành một hõi bỗng trở nên rầm rộ. Các cô các cậu đua nhau lao đầu vào đường xe lửa, treo cò lên xà nhà, uống dầu nóng, dầu hôi, át xít, có kẻ muốn chết một cách ấm áp thì tầm ét xăng vào mình rồi đốt cháy như bó đuốc, lại có nhiều cặp trai gái đang yêu đương « da-diết » muốn cùng nhau « về cho mát mẻ » thì cột đá vào cõi rồi ôm rít lấy nhau nhảy tùng xuống sông, vân vân... và vân vân... Chín trăm phần nghìn các cuộc tự vẫn là bởi vắn đề tình ái, và năm trăm phần nghìn vụ đâm được cứu sống. Đây là 1 trong số nghìn vụ tự tử đâm sảy ra, câu chuyện nhiễm một ý nghĩa khôi hài đặc biệt. Một chàng nọ thất tình, rất là lâm ly ai oán, bèn đi ra chợ chọn mua một sợi giây thừng thật bền chắc đem về bắt ghê cột giây lên xà nhà, đoạn y thò đầu vào vòng giây và đập dò ghê. Vòng giây thắt lại, y nghẹt cõi giây dưa,.. bỗng sợi giây đứt « cái phứt » y rơi ngã lăn cù xuống đất. Anh chàng tự tử, dùng dùng nỗi giận, cầm sợi giây đứt chạy thẳng ra chợ và hẵn học bảo người bán hàng :

— Bác thật là đồ .. lưu manh, buôn bán đồ giả, giây thừng thế này dám cam đoan là tốt bền ? Tin lời quảng cáo của bác có ngày tôi bị té gãy cõi !

Q. B.



Tạp Bút của

TRẦN-TƯỞNG-NIỆM

A ÔM ấy trời rất đẹp.
Trời đẹp nhưng
thầy Mạnh - Kha
thầy buồn - buồn.
Ngồi trầm-tư trong
nhà cổ, bấm đốt
ngón tay thầy thấy năm tháng
trôi đi một cách lả-lùng mau
chóng mà đạo thánh vẫn mờ-
mờ ảo-ảo. Nhìn xung quanh,
phong cảnh vô cùng tiêu-sái :
văn-miếu, cung-điện, đài-các nào
đâu ?

Đến ngày nay, con trẻ Trung-hoa không thấy học « minh minh đức... thiên-tích thông minh » v. v... Sách vở Trung-hoa không nói đến đại-ly mà toàn đi bàn cãi những chuyện đâu đâu... Trầm-hoa đua nở, hợp-tác-xã, chiến-tranh, hỏa-tiễn Hercules, nghĩa là toàn những chuyện mà bậc Á-thánh không thể nào lý-hội được.

Khỏi trong đĩnh trầm-tả nhẹ, thầy Mạnh-Kha nghĩ bụng rằng : « Đến bây giờ, Thánh không là thiên-dạo ư ? Chi-Thánh không

thể tiên tri ư ? » Thầy lắc đầu chán nản. Đầu nặng như chi, Thầy khẽ vuốt bộ râu bạc dài quá rốn. Thầy chợt nghĩ rằng phải... « Hành thiên-lý độ » mới hiểu được cái lẽ trời, lòng người. Thầy mỉm cười với ý-kien của mình rồi kêu tiễn-đồng, hình như là Lý-Thái-Bach thi phải. Thắng lừa đê đi du lịch. Với sirc hiểu biết quán-thông Thầy liền thẳng đường sang Thụy-sĩ vì Thầy hiểu rằng chỉ có ở đó mới dễ xin giấy nhập-cảnh, ở đó không có hầm chúa bom nguyên tử, không có các nhà chính-trị lỗi-lạc, không có lý-thuyết này, lý-thuyết khác.

Ngày hôm ấy trời đẹp.

Ngày hôm ấy, nhà đại hiền-triết Đông-phương cùng với tiểu đòng Lý-thái-Bach du Thụy-sĩ. Trên lưng lừa, bốn nghìn năm

văn-hiến đi theo nhà hiền-tríết sang Tây-phương.

Trên trời một chiếc phi-cô tối-tân bay nhanh hơn gió.

Cũng ngày hôm ấy, đại nữ văn-hào Françoise Sagan cùng với đức lang quân, không biết nghĩ thế nào cũng lên đường sang Thụy-sĩ. Chiếc xe của họ chạy không kề luật-lệ cảnh-sát. Trời Ba-lê, có vườn Luxembourg, các quán rượu ở Montparnasse lùi dần-dần, buồn và nặng dần-dần.

Thầy Mạnh-Kha chống gậy trúc, mặc áo xanh, bạc màu. Chiếc áo xanh bạc này là của bậc từ mẫu may cho từ thuở. Thầy còn bạch-diện, trước màu xanh Tư-mã bây giờ bạc đi vì năm tháng đi du-thuyết chư-hầu. Các chư-hầu phần nhiều ích-kỷ và hàn-tiện mà Thầy thì nhiều tự-ái nên từ trước đến nay, Thầy chỉ có mỗi một chiếc áo ấy mà thôi. Thầy lững-thững từ phương Đông di đến, chòm râu bạc bay phất phơ trước gió chiều, sau lưng là Lý-thái-Bach, một tay đắt lửa, một tay cầm một hổ rượu cũ. Dọc đường, không biết bao nhiêu là nam thanh nữ-tú, áo quần ngắn cùn-cùn tóc ngắn, thản-nhiên nhìn hai thầy trò. Thầy Mạnh-Kha hơi run nhưng cũng cố sức thản-nhiên liếc lại họ; duy Lý-Bach, thi-hùng nỗi dậy, ngầm họ trân-trân.

Trên đại lộ hoàng-hôn, vợ chồng Françoise Sagan ung-dung

cắp tay nhau nhìn trời, nhìn đất, nhìn người bằng cặp mắt lờ-lờ. Nhà đại văn-hào của nước Ánh sáng mặc chiếc tiện-y thêu hình một bộ đồ quần ấm, và 1 tranh tố-nữ. Vải áo, chỉ thêu màu sắc lẩn-lộn quân-tử tiêu-nhan. Một chiếc quần ngắn và một đôi giày mỏ vịt che chở cho bộ-phận thân-thể có lẽ có nhiều ý-nghĩa của nàng. Xung quanh cặp vợ chồng ấy, không biết bao nhiêu là tài hoa son-tré.

Không biết là do tình-cờ, do hữu-duyên hay là những trí lớn thường hay gặp nhau mà bậc Á-thánh Đông-phương cùng với tiểu-đồng họ Lý chạm trán với đại nữ văn-sĩ ở một nơi phong cảnh rất hữu-tình: công-viên X với những chiếc ghế lập-thê, những bồn hoa lập-thê méo-mó bên hồ Léman xinh như mộng, với dăm chiếc áu lượn vật-vờ, dăm chiếc buồm trắng trôi nổi, đàn ca văng-vắng: mambo, jazz...

Thầy Mạnh-Kha chắp tay cúi đầu:

— Lão phu xin kính chào các-hạ và phu-nhan. Xa-xôi từ ngàn dặm tới đây, được gặp quý vị thật là vạn-hạnh.

Françoise Sagan tươi cười, một nụ cười nào đó, thản-nhiên hay là xã-giao, đưa bàn tay ngà ngọc ra bắt lấy hai tay khô hạc của nhà hiền-tríết:

— « Buồn ơi, chào người! »

Thầy Mạnh-Kha:

— Lão-phu nghe tiếng quý phu-nhan từ lâu. Nhờ mấy thằng bé ở tệ-quốc, lão phu biết được một phần nào các Kinh, Sách của phu-nhan. Thật là lời-lời châu-ngọc hàng-hàng gấm thêu.

Sagan :

— Rất cảm ơn ông bạn! Chiều nay có dạ hội, có luân-vũ, có Rock and Roll. Ông bạn và chú nhỏ đi dự với chúng tôi nhé?

Thầy Mạnh-Kha :

— Đa-tạ phu-nhan. Lão-phu quá già yếu, gân cốt mỏi mệt nên xin kiếu (Lý-Bach giật giải áo, Thầy Mạnh-Kha cứ lờ đi). Lão phu chỉ muốn hỏi phu-nhan một điều:

Tại sao phu-nhan không đem cái lê « nhân nghĩa » ra giây dỗ cho con trè, cho các nhà chính trị? Lão-phu trộm nghĩ: từ thuở thiếu thời, tuy ngu dốt, lão phu cũng cố-gắng đọc được chừng dăm ba vạn cuốn sách của đức Thánh; suy gẫm đã nhiều, lão-phu chỉ thấy rằng phải giây dỗ thiên hạ theo cái nguyên lý của kinh Dịch. Vì vậy, giây người là phải chính tâm, tu thân... Lão phu có mang theo cuốn « Minh Tâm Bảo-Giám », xin phu-nhan thử xem...

Sagan xua tay:

— Cảm ơn! Cảm ơn! Tôi đã nghe qua, hay đấy chứ nhưng...

— Nhưng làm sao, xin phu-nhan cho lão-phu biết cao ý?

— Đang kia trong tòa nhà chọc

giờ ấy, ông có biết không? Trong tòa nhà ấy có mấy lão-tò đầu đang lửa bvip nhau về bí-mật nguyễn-tử. Phóng-xa sạch, phóng-xa bắn, vệ-tinh...

Thầy Mạnh-Kha :

— Lão phu trộm nghĩ cần phải giảng thuyết cho các bậc ấy biết cái đạo Trời.

— Đạo Trời là cái gì? Lời thời lâm.

Ông có thấy cặp thanh niêm dang ôm hòn nhau trên cái banc xanh đỏ kia không? Tôi biết rõ họ lâm. Họ yêu nhau một cách rất là mật mỏi. Chàng đương loạn não vì nghiên-cứu phỏng xạ đồng-vị, nàng học triết-học, mê thuyết của Freud. Ông có biết Freud không? Freud là...

Thầy Mạnh-Kha :

— Freud tiên-sinh tuy rằng thông-thái nhưng mà...

— Không-gian này là của những xe Hoa-kỳ, những cuộc nghỉ hè, những bãi biển, những Wisky-soda. Thế giới này là thế-giới của màn ảnh đầy minh-tinh khêu gợi, ăn mặc hở hang, của những cô gái mệt mỏi nhưng lại làm bộ nín-nhẫn, vừa nhảy múa vừa từ-từ cởi quần áo trước mặt đám khán-giả ngây-ngô, giả-tạo.

Thầy Mạnh-Kha vuốt râu thở dài:

— Lão phu nghĩ rằng « nhân chi sơ tính bản thiện »... ôi luân thường, đạo-lý!

Sagan :

— Cứ như vậy. Ông bạn thấy

thể nào ? Ông bạn tin-tưởng vào gì ? Tôi thấy mệt mỏi và chán nản ! Tương lai, đạo-đức ! Chỉ là chai rượu uớp lạnh, chỉ là những cái hôn. Rồi thì buồn và chán. Bốn nhện lấy cái buồn và chán. Cuộc đời thật là vô-lý.

Thầy Mạnh-Kha :

— Thiết tưởng « Thiên-tử cho ra thiên tử, chư-hầu cho ra chư-hầu, cha hiền con hiếu » thì....

— Ông nói đùa hay nói thật ? Đây là đâu ? Cái ông nói và những cái khác nữa chỉ là những âm thanh hỗn-loạn, không có đầu và không có gốc. Ông cứ nhìn lại cặp thanh-niên trên cái băng xanh đó kia...

Thầy Mạnh-Kha liếc vội rồi nhắm mắt lại.

Sagan :

— Cứ như thế mà sống. Nhìn cái building của các nhà bác-học nguyên-tử, tôi có cái ấn-tượng sợ-hãi rằng đó là nấm mồ của nhân-loại. Ngày mai hay ngày

morgen... À, ông bạn đi dự hội với chúng tôi chứ ? Cả chú nhỏ nữa. Đến giờ rồi mời ông bạn lên xe.

Lý-thái-Bạch :

— Ta đi, thầy. Con chưa được nếm mùi Wisky - soda. Không biết nó có ngon hơn bồ-dào-tửu của ta không ? Và các nàng vũ-nữ không biết có đẹp hơn người đẹp trong « Thành-bình-diệu » của con hay không ?

Thầy Mạnh-Kha nói lớn để lấp lời Lý-Bạch :

— Xin cảm-tạ phu-nhân và các-hạ. Thầy trò lão-phu xin kiểu...

Françoise Sagan và chồng lên xe. Một-trăm-mười cây-số một giờ.

.....

Thầy Mạnh-Kha run-rẩy mắng Lý-thái-Bạch :

— Ngươi phải vẩn-tâm lại mới được. Về nhà hãy hay...

Gió đêm hờ Léman lạnh hơn bao giờ hết.

* SƯ TỬ VÀ THỎ

Thỏ và sư tử đến một tiệm ăn. Người chiêu-dài-viên hỏi :

— Thưa quý ông dùng chi ?

Thỏ trả lời :

— Về phần tôi, ông cho vài củ cà-rốt.

Chiêu-dài-viên hỏi :

— Còn về phần ông kia, một miếng bít-tết ?

Thỏ nói :

— Không, bạn tôi không dùng bít-tết đâu. Anh ấy chỉ muốn uống ly nước cam thôi.

— Tại sao ? Ông ấy không đòi à ?

— Ông thử nghĩ, nếu bạn tôi đòi, anh ấy đã làm thịt tôi rồi, tôi còn đâu mà đến tiệm ông giờ này ?



NON NUÓC MIỀN NAM

của THÁI VĂN KIỀM

(Tiếp theo P. T. số 4)



Ở giã nơi danh lam này, chúng ta lần đến Phan-rang, ngày xưa là Vương quốc Chàm Panduranga, đã hai lần sai sứ sang Triều Tống năm 997, theo Mã Đean Lâm, một sứ gia Trung quốc sống vào thế kỷ XIII

Tại phía bắc Phan Rang, trên quốc lộ số 1, còn thấy ba chiếc tháp Dong Pa Klan tục gọi là Ba Tháp, ở Hòa-Lai, xây theo lối kiến trúc Khmer (nay chỉ còn hai tháp). Còn ở phía tây, trên đường đi Dalat, trên đỉnh đồi Trầu (Chok Hala), vẫn còn những tháp Pô Klaung Garai tục gọi Tháp Chàm do vua Chè-Mân xây dựng.

Ở cửa biển, Ninh Chử có dãy

cây bần (Sonneratia Acida L., Punicacées) là nơi thuyền ghe đậu núp bóng râm. Dưới thời Tây Sơn, có thủy sư đô - đốc Ngô-văn-Sở sai đốn tắt cả những cây bần ấy, làm cho dân chúng bức mình mới thoát ra những câu chua chát :

Mồ cha dừa đốn cây bần,
Không cho ghe đậu, ghe lẩn
ghe di.

Chúng ta tiến tới Cà Ná, một con đường núi đẹp như tranh, chạy ven biển, nước trong xanh như ngọc bích. Trước kia, Cà Ná là nơi thừa lương của các vua chúa Chàm, nay là ruộng muối mênh mông hàng năm sản xuất tới 50.000 tấn.

Rồi ta tới Vĩnh-Hảo với suối nước có chất tò dả (carbonate de soude) bên cạnh có khu rừng

mai nở hoa bốn mùa, nơi du ngoạn xưa kia của vua Chế-Mân và Huyền-Trân Công-Chúa.

Vào khoản Nha Me (Ea Moemeh: nước ngọt) ta sẽ thấy một giòng suối có lỗn chất diêm đó là thứ nước thánh mà người Chàm hưng về để rửa các tượng đá cho trơn láng (eaux lustrales).

Trên phần đất Trung - Việt, chúng ta chỉ còn phải đi thăm nốt hai thành phố Phan - Ri và Phan-Thiết.

Phan-Ri (Parik) xưa là thủ phủ của phong ấp Tân Đà La (Pin To Lo) thuộc về phái Cây Cau (Clan de l'Aréquier) một quý tộc Chàm thường xung đột với phái Cây Dừa (Clan du Cocotier) ngự trị miền bắc. Nơi đó hiện nay vẫn còn những dòng dõi các vua Chàm.

Phan-Thiết (Manhit) tỉnh cuối cùng của miền Trung-Việt. Tỉnh này sáp nhập vào lãnh thổ Việt-Nam năm 1697 và ở Phố Hải (Pajai) còn có cái tháp cực Nam của Chiêm-Thành.

Đà-lạt - Cao nguyên Miền Nam

Trước khi rời khỏi miền Trung, ta cũng nên thăm qua miền Cao-Nguyên với những thành phố: Đà-lạt (Đa : sông ; Lạt : rừng thưa, tên một bộ lạc), Ban-mé-thuot (Ban : làng ; mè : cha — thuot : tên người), Djiring (Sáp-ong) và nhiều làng với những

tên gọi có tiếp đầu ngữ Ea hay Da (nước, sông) như : Da Dung, Danhim, Dakto, Dakmil, chứng minh rằng đồng bào miền thượng luôn luôn tìm sông hói khe nguồn để lập ấp.

Đồng Nai - Bến Nghé

Bây giờ ta đã bước chân vào đất Nam - Việt mà trước đây không lâu, người ta còn gọi là Nam-Kỳ hay là Cochinchine. Theo nhà cổ học Emile Aymonier thì tên Cochinchine có lẽ do 3 chữ: Cố Chiêm Thành mà ra. Nhưng Marco Polo hồi thế kỷ XIII đã gọi nước Giao-Chí (Kiao-Tche) bằng tên Caugigu (Giao Chỉ Quận). Tên này sang miệng người Mă-Lai biến thành Kutchi và người Nhật đọc là Kotchi. Nó là phần đầu của tên xứ Nam-Việt do người Bồ Đào Nha đặt ra: Cauchi-china. Phần thứ hai (china) thêm vào cốt để phân biệt xứ Kutchi chịu ảnh hưởng của Trung Hoa với xứ Kutchi của Ấn-Độ (Cochin).

Ta cũng nên nhắc lại là người Tây phương khi đặt chân lên xứ mình hồi thế kỷ XVI, XVII, đã gọi bằng tên Cochinchine hay Đàng-Trong tất cả giải đất từ sông Gianh (khoảng vĩ tuyến thứ 18 trở vào, đối với Đàng-Ngoài (Tonkin) là giải đất từ sông Gianh trở ra.

Lần đầu tiên tên Cochinchine được dùng trong hiệp ước 28-11-1787 công nhận sự đồng minh

giữa quốc-vương Pháp và quốc-vương Cochinchine, trong thế-thủ cũng như thế-công. Xứ Cochinchine đã hoàn-lại nước Việt-Nam độc-lập do sự biều-quyết của Quốc-Hội Pháp ngày 6 tháng 6 năm 1949.

Người ta cũng gọi xứ này là Đồng-Nai (đồng có nhiều nai), Lộc-dã, Lộc - đồng (cùng một nghĩa) hoặc Nồng-Nại, là nơi mà người Việt minh đặt chân lần đầu tiên năm 1623. Sứ chép rằng Chúa Sài-Vươn; Nguyễn-phúc-Nguyên (1613-1635) đã gả công-chúa Ngọc-Vạn lệnh ái thứ 2, cho vua Cao-Miên Chei Chetta II (1618-1626) từ Xiêm trở về lên ngôi báu và đóng đô tại Oudong. Nhờ sự giao-hiệu ấy vua Cao-Miên mới cho phép người Việt di dân vào Nam-Bộ. Chúng ta đã đặt đầu cầu tại Mô-Xoài (gò trồng xoài), gần Bà-ri-a (nay là Phước-Lễ, tỉnh Phước-Tuy), đúng vào năm 1623. (Theo Claude Madrolle — Indochine du Sud, Paris 1926).

Cũng trong năm này, một phái đoàn ngoại-giao đã được cử sang Oudong để thương-thuyết sự nhượng-lại Sở Thuế quan Sài-Côn (En 1623, les vietnamiens envoyèrent une mission pour demander la cession de la Douane de Saigon — Histoire du Cambodge par M. Giteau, Paris 1957).

Về sau, đến đời vua Réam Thip Dei Chan (1642-1659), em vua trước, vị hoàng-hậu Việt-Nam nói trên đã xin vua Cao-Miên cho

phép người Việt được quyền khai-thác xí Biên-hòa năm 1658 (Theo Claude Madrolle).

Sở dĩ vua Cao-Miên đã giao-hảo với nước ta và tự ý nhượng một phần nào, là vì muốn cậy thế lực của triều đình Hué để chế ngự ảnh-hưởng của người Xiêm (Peut-être le souverain pensait-il que les princes de Hué pourraient contre-balance l'influence des Siamois — M. Giteau).

Như vậy, chúng ta đã đến sinh-cơ lập-nghiệp, khai-khẩn đất dai Nam-Bộ là do sự thoả-thuận hoàn-toàn của đôi-bên, chứ tuyệt-nhiên không phải là một sự-xâm-nhập. Lại nữa, nhờ uy-thể của chúng ta mà Cao-Miên đã đổi-phó hiệu quả với những-tham-vọng của nước Xiêm và bảo-tòn được nền độc-lập của mình.

Nói tóm-lại, sự-hiện diện của chúng ta từ hơn 300 năm nay tại Nam-Bộ rất là hợp-tinh, hợp-lý và hợp-pháp. Nói một cách khác, công-cuộc Nam-tiến của tổ-tiên ta là một sự kiện lịch-sử bắt-di-dịch, nó hiền-nhiên cũng như cuộc Tây-tiến của người Âu-Châu tại Mỹ-quốc và cuộc Đông-tiến của người Ách tại Úc-đại-Lợi.



Con-sông Đồng-Nai sẽ đưa ta đến tỉnh Biên-Hòa (có-nghĩa là Hòa-Binh-ở-biên-cương), một trấn đã được sáp-nhập vào nước ta năm 1658. Khoảng đất này xưa gọi là Đồng-phố, đúng-ra là Giản-phố, vì hai chữ Đồng(東) và Giản

(東) viết hơi giống nhau. Về sau, nơi này đã được triều đình Huế giao cho bọn người Trung Hoa gốc Quảng tây di cư theo hai tướng Trần Thượng Xuyên và Trần An Bình đến khai khẩn và lập nghiệp năm 1679 tại Cù-lao Phố, sau khi nhà Minh bị nhà Thành lật đổ.

Miền trên Biên hòa thì có Hổ Nai (hổ sập nai) Trảng Bom (Trảng là một cái đồi bằng phẳng và rộng rải, plateau) có trồng nhiều cây chùm-bao lom, đục tranh hành bom, sinh ra một thứ dầu gọi là chaulmougra, dùng để trị phong hủi. Phía dưới là nhà thương điên Nguyễn văn Hoài, tại đây một nhà bác-học đã quả-quyết với chúng tôi rằng trong một đời người, số giờ mà chúng ta điên cuồng cộng lại ít nhất cũng được vài năm!

Biên-hòa là quê hương của Đỗ thành Nhân, một trong « Gia Định Tam-Hùng ». Hai người kia là Võ Tánh quê ở Gò công và Nguyễn huỳnh Đức, quê ở Tân-an.

Biên-hòa là xứ bưởi bồng ngon ngọt có tiếng, nên mới có câu ca dao :

*Thủy dê ngư, thiên biến nhạn
Cao khả xạ hè, dê khả diếu,
Chỉ kích nhơn tâm bất khả
phòng
E sau lòng lại đồi lòng,
Nhiều tay tham bưởi ché bòng
lắm anh.*

Chúng ta đi ngang qua trước ngọn núi Châu Thời cao 65 mét

trên có ngôi chùa Hội Sơn, được trùng tu vào đầu thế kỷ thứ 19, nhờ công đức sư Khải Long :

*Bao giờ cạn lạch Đồng Nai,
Nghênh chùa Châu Thời mới
sai lời nguyền !*

Rồi đến Thủ Đức với những hồ bơi nước suối, và những gói nem ngon lành. Chữ Thủ nhắc lại ngày xưa có những chức quan văn như thủ bạ, thủ hộ, lo về việc thuế má và nhơn thế bộ. Do đó mà có những địa danh như Thủ Thiêm, Thủ Thira, Thủ Ngữ, v. v..., để nhắc lại tên mấy ông thủ bạ, thủ hộ ngày trước. Miền Thủ Đức lại nhắc cho ta hai câu đối « tréo dò » :

*Xit Thủ Đức năm canh thức dù
Kẻ cơ thần trở lại Cầm Thơ.*

Có lẽ vì năm canh thức dù mà có kẻ than thân trách phận tự mình sánh với cái nem Thủ Đức lột trần :

*Người ta năm chị bảy em,
Tôi đây như thè chiếc nem lột
trần !*

Phía tay mặt ta là Gò-Váp, xưa kia là một ngọn đồi trồng cây vấp (Kraik theo tiếng Chàm, Lim và Váp theo tiếng Việt, Thiết lực mộc theo tiếng tàu, Mesua ferrea L.). Thú cây này xưa kia được coi như thần mộc, yểm hộ cho dân tộc Chàm. Dã sử thuật lại rằng vào đời vua Chiêm cuối cùng là Pô Romé (1627-1651), vua này muốn vừa ý một ái-phì người Việt đã ra lệnh dẵn cây Kraik cõi thu rợp bóng nơi vườn ngự uyển. Hơn một trăm thị vệ

lực lượng không sao hạ nổi vì vết rìu mỗi lần bồ xong thì khép lại ngay. Nhà vua tức giận cầm lấy rìu hạ xuống một nhát. Tức thời một tiếng rền rả vang lên và cây gục xuống giữa một vũng máu. Và cũng từ đó, vận khí nước Chiêm suy dần cho đến ngày tàn tạ !

Bây giờ ta vào thành phố Saigon, nơi mà ba trăm năm về trước (1674) tiền đạo quân ta lần đầu tiên đã đặt chân tới, mang theo khẩu hiệu : « Tinh vi nông, động vi binh ». Quân ta không phải tự động mà đến, chính là do lời yêu cầu khẩn thiết của nhà đương cuộc hồi bấy giờ.

Họ khai khẩn đất đai với sức dẻo dai săn có, đào sông ngòi trong vùng đất thấp và đây đó khắp nơi, xây dựng thành trì kiên cố.

Một trong những công tác quân sự ấy do tướng Nguyễn đức Đàm xây năm 1772, rồi đến thành trì Phan An xây năm 1790, kế đến là thành Gia Định xây năm 1836. Những thành ấy, xây đắp với mấy vạn nhân công và bao nhiêu tài trí như đã ghi trong câu ng언 :

*Dân dắt Bắc
Đắp thành Nam :
Đông dã là đông !
Sầm Tây với voi !*

Chúng ta đang ở trung tâm thành Saigon, thủ đô nước Việt-Nam tự do. Saigon (Sai : cùi, gòn:

bông gòn) chuyển sang chữ nhỏ thành Sài - Côn (柴 棍) là cùi gòn, vì chữ nôm gòn viết là Côn, như ông Trịnh Hoài Đức (1765-1825) đã ghi trong tác-phẩm « Gia-Định Thống Chí » mà hiện nay chúng ta còn một bản ra pháp-văn của ông Gabriel Aubaret (Histoire et description de la Basse-Cochinchine).

Theo một số người khác thì Saigon có lẽ do chữ Đê Ngon đọc thành Tai Ngon hay Tháy gon theo giọng Quảng Đông hay Tin gan theo giọng Triều châu, dùng để chỉ thành phố do người Tàu lập nên năm 1778, sau khi họ phải rời bỏ Biên-Hoà vì chiến sự giữa Nguyễn Ánh và Tây Sơn, để nhờ sự bảo hộ của quân đội Chúa Nguyễn đóng tại Bến Nghé.

Nguyên ủy xa hơn cả có lẽ là sự chuyển âm của một danh xưng tối cổ Preikor, có nghĩa là rừng gòn, một loại cây hiện nay còn trồng nhiều ở Thủ đô.

Theo ông Verdeille thì Saigon có thể là hai chữ nhỏ : Tây Cống đọc chệch ra, tên này ám chỉ rằng thành phố là phần đất xưa kia đã được các vị vua phia Tây cống hiến cho ta.

Ta nên lưu ý rằng tên Saigon chỉ được dùng trong các văn kiện của Pháp kể từ 1784 trở đi mà thôi (Nouvelles lettres édifiantes et curieuses, do Ad. Lechère xuất-bản, năm 1821, quyển VII : Bản dịch một bức thư tiếng la tinh viết tại miền Nam kỳ Ha,

do ông André Ton, ngày 1 tháng 7 năm 1784, trang 437-438-439).

Còn danh xưng của Chợ lớn mà người Tây đọc liền lại là Cho-lon, nó chỉ ngoài chợ xưa kia nằm trên địa điểm hiện tại của sở Bưu-Điện Chợ Lớn kéo dài tới tận « Đại thế giới » cũ. Chợ này lập song song với Chợ Nhỏ hiện nay còn tồn tại với tên Chợ-Thiếc ở phía trường Đua Phú Thọ. Về sau, Chợ Lớn được dời tới Chợ Lớn Mới do nhà đại phú Quách - Đàm xây tặng. Tượng họ Quách vẫn còn ở giữa đình chợ Bình-Tây.

Theo thiêng ý thì tên Saigon bắt nguồn từ thời xa xăm, khi nó còn được gọi là Preikor (rừng gòn). Đến năm 1674, người Việt đến liền phiên âm nó một cách nôm na là Sài-gòn hoặc, dịch ra chữ nho là Sài-Côn.

Năm 1778, những người Trung Hoa đã được triều đình Huế cho định cư tại Biên Hòa từ 1679, phải rút lui xuống Sài gòn, họ liền phiên âm tên này bằng hai chữ mà họ đọc là Tai Ngon hay Thầy gòn, mà ta đọc là Đề Ngạn.

Rồi đến lượt người Tây phương đến, họ dùng chữ La mã để ghi, địa danh Sài Côn hay Tai Ngon thành ra Saigon từ năm 1784.

Như thế là sự biến đổi âm dạng của địa danh này đã tùy sự hiện diện liên tiếp của những người quốc tịch khác nhau.

Dẫu sao thì hồi xưa tên Sài Gòn chỉ áp dụng cho khu vực Chợ Lớn hiện thời, còn chính Sài Gòn bây giờ thì khi ấy là Bến Nghé, theo những lời ghi chú của Trịnh Hoài Đức và của các nhà hàng hải Âu-Mỹ nữa. Vả lại, ngay trên bản đồ do ông Trần Văn Học vẽ ngày mùng 4 tháng chạp năm Gia Long thứ 14 (1815) còn ghi ranh ranh trên vùng Chợ Lớn hiện tại (chỗ nhà thương chợ Rẫy) ba chữ Sài còn xú, khoảng gần Cây Mai và Phước Lâm (nay đổi là Phú Lâm).

Ông Finlayson trong cuốn « Voyage du Bengale Chine et à la Cochinchine » (1821-22) có xác định : « Tại xứ Cochinchine có hai thành phố, mỗi thành phố đều rộng lớn như thủ đô nước Xiêm, một nửa xây cất tên gọi Bingeh (Bến Nghé) và một nửa cách đấy chừng một hai dặm, tên gọi Saigon... Bingeh tiếp giáp một pháo đài mới lập được ít năm nay, theo nguyên tắc xây thành đắp lũy của Tây-phương.

Phái đoàn Crawfurd, do vị toàn quyền A h tại Ấn độ là Huân tước Hastings gửi đến gặp vua xứ Cochinchine, có ghi trong cuốn nhật ký « Journal of an embassy from the Governor General of India to the Courts of Siam and Cochinchina », xuất bản năm 1828, xác nhận điều mà ta đã biết, nhờ ông Finlayson, về hai thành phố kế cận nhau là Saigon và Benghe.

(Còn nữa)

NGƯỜI VIỆT-NAM CO MẤY Giọng Cười?



Ấn-dè « Cười » tuy vậy mà bí-hiểm, các bạn à. Trong bộ « Đại Nam Quốc Âm Tự-Vị », ông HUỲNH-TỊNH-CỦA viết :

CƯỜI.— Cách há miệng, nhéch mép, hoặc trỗi ra tiếng, hoặc không có tiếng, đề tỏ sự vui hay một thâm ý gì ».

Hàng dưới, ông chua thêm :

CƯỜI.— Cũng có nghĩa là « chê-bai ».



Truyện sách đều đầy-dẫy tiếng cười :

Bao - Tỷ cười : nghiệp Châu sụp đổ.

Tây-Thi cười : vua Ngô bại vong.

Cười như TRẦN ĐOÀN lúc Tân-Đường, cười đến ngã lăn chiêng trên lưng lừa, vì giữa đời loạn ly, ông đã tốt phước thấy một lần hai vua được bà mẹ chạy giặc, gánh gọn lõm trong hai thúng :

Thúng bên này ông Khai-Quốc

VƯƠNG-HỒNG-SÊN

Tống Thái-Tồ, Triệu Khuông-Dẫn,

Thúng bên kia, ông Thái-bình Thiên-tử : Tống Thái-Tôn, Triệu Khuông-Nghiña.

*
« Tiếng thủy điện cười già ra gắt, « Mùi quyền mòn, thắm rất nên phai ».

(Cung-oán)

Xét ra, « sống phải có cười » còn vui, reo cười là thế gian thường tình. Đến như gặp đau khổ, mà cũng cười được, cái mới khò. Và càng đau khổ lắm lại cần phải cười nhiều.

Nay thử hỏi : « Người Việt có mấy giọng cười ? »

Và đây là những cười đã ghi chép trong sách vở :

Trong Kiều có câu :

« Lời ngay đồng mặt trong
ngoài,

Kẻ chè bất nghĩa người cười
vô nhân ».

Lục-Vân-Tiên đã có những câu :

« Tiên rằng ông quán cười ai ?

« Quán rằng : cười kẽ bất tài đồ
thơ !

« Cười người Tôn Tân khôn lừa,

« Trước đà thấy mày chẳng ngừa
Bàng Quyền.

« Tiên rằng : Ông quán chờ cười,

« Đáy đà nhớ dặng bảy người
Trúc-Lâm ».

Tiếng cười có khi bả-lả, phui-phai : như cặp vợ chồng son trẻ, gấu-ó nhau cho đă, rồi tươi cười bả-lả sau khi cơn giận đã nguội.

Tiếng cười có khi bã-chả, bời-rời, như cơm thối nhiều nước và ôi : Cười bã-chả như khi ông ăn chả bà ăn nem, cười để che lấp việc xấu, để che mắc cở.

Cười nói bò-lô ba-la, tỏ ra người tánh tình vui-vẻ, dễ dãi...

Cười bò-lê bò-càng như mấy gá cao-bồi chọc gái.

Còn khi thì cười - cợt như trong câu :

« Khi khoé hạnh khi nét ngoài,

« Khi ngâm ngợi nguyệt, khi
cười-cợt hoa. (Kiều)

Có khi cười dài, là cười một hơi, hoặc có ý khinh-re, hoặc là mừng-rồ

« Chẳng hay ông quán cười chi ?

« Võ tay xuống chiếu một khi
cười dài (Lục-Vân-Tiên)

Cười hết giận là khi Huyền-quan muốn tha Kiều, cho nên mở hơi :

« Cười rằng : đã thế thì nên,

« Mộc già hẵng thử một thiên
trình nghè. (Kiều).

Cười bắc cầu :

« Nghe lời vừa ý gặt đà :

« Cười rằng : tri-kỷ trước sau
mắng người. (Kiều)

Cười đặc chí :

« Cười rằng cá nước duyên ưa,

« Nhớ lời nói những bao giờ
hay không ? (Kiều).

Có khi cười giòn như người đánh bạc tốt số.

Có khi cười gần, cười gừng, cười dần từng tiếng một, đã ngắn giọng thêm mía-mai (rire jaune).

Cười gượng : tuy cười làm vậy, mà sau tiếng cười, phong ba nỗi dậy cũng không chừng.

« Sinh càng thảm-thiết bồi-hồi,

« Vội - vàng gượng nói gượng
cười cho qua. (Kiều).

Có khi cười hì-hì, cười như rên ; khi hề-hề, hè-hè như đê già-be-be, như hè-dồng ghẹo gái.

Cười henkins-héch như mẹ cho vay cắt cõe được con nợ rắng-rắc trả tiền ...

Có khi trong tiếng cười xen
tiếng hiểm-độc :

« Giận đầu ra mặt thế thường,

« Cười nẩy môi thật khôn
lường hiểm sâu. (Kiều).

Còn ai không biết giọng cười
khì, là giọng cười ra dáng ngạo-nghẽ :

« Khi mới đẻ người đà khóc
chóe,

« Trần có vui sao chẳng cười
khì ! (Nguyễn Công Trứ).

Còn thiếu gì thứ cười, như : cười khẩy, cười khan, cười khanh-khách, cười thanh-thách, cười khành-khạch, cười khinh-khịch, là những cười y như những tiếng nhái, những nghĩ-thanh-tử đă săn.

Cười khúé-khich như trong câu thơ xưa vịnh người điếc :

« Cười khúé khich mình cười
chuyện một mình »,
hay là như trong câu « được
ich khúé-khich lại cười ».

Cười đến long óc, lộn ruột...

Cười lả là cười cả tiếng mà
lại - lோ ...

Cười lâng-le là cười đến mất
lẽ-dộ.

Cười lả-lúa là của bọn gái
làng chơi...

Ngoài ra còn cười mon là cười
a-dua, (cười xin mè-day, xin sờ
lảm).

Còn cười mon tròn, cười mỉn
mèp, hoặc cười nửa mèp, cười
mùn-mùn, mùn-mìn, cười chum-chím, tum-tüm (như cô gái được
mẹ hỏi muốn chồng hay chưa).

Cười mèo là một thứ cười
gắn...

Còn cười miếng chi là cười
duyên (cười chum-chím).

Làng dao-búa chế thêm thứ
« cười miếng chi cop » là thứ
cười vô duyên như cop mếu,
cười của hạng anh chị bự được

người sợ thi có mà thương thí
không,... lại có thứ cười « muốn
d... trong quần » của gái giang
hồ lả-lúa.

Có thứ cười nè bụng, cười nè
ruột, cũng có thứ cười nò, cười
nà là cười rõ lén, cốt làm cho
đối-phương mất thăng bằng, quên
chuyện vẫn nạn mình đi.

Cười nụ như trong câu :

« Cũng trong một tiếng to đồng,
« Người ngoài cười nụ, người
trong khóc thầm (Kiều).

Cười nén sắc là cười lầm bắt
phải tức nghen : khi ấy com
nước trong miệng, nuốt chưa
trôi; phải chạy ra theo đường lỗ
mũi :

« Võ tay cười nén sắc, giặc-giã
« tạ hát chơi, gươm linh ai nỡ
« giết ruồi, đạn ngọc bao dành
« bắn sét... »

(Tuồng hát bài « La Thông
tảo bắc »).

Cười cười nói nói như câu :

« Tiêu-thơ cười nói tinh say,

« Chửa tan tiệc rượu lại bày
trò chơi. (Kiều)

« Cười cười nói nói ngọt ngào,

« Hồi rằng : chàng ở chốn nào
lại chơi ? (Kiều)

Cười nôn ruột là cười lầm
bắt nhột nôn trong ruột, khi ấy
muốn nôn cười cũng chẳng đặng
đừng.

Cười ngất ngất đến chết được
thì như trong truyện Tàu đã
kè : đời Đường, tướng Trịnh
Giáo-Kim lúc trở về già, đi ăn
tiệc cười, rượu hùng chí, nhắc

Lại thời liệt-oanh buồi nhỏ rồi
vui thích quá, cười ngắt-ngắt
đến hụt hơi mà chết. Con là
Thiết-Ngru sanh bình lỗ măng
như cha, thấy làm vậy bưng
mặt khóc ngắt-ngắt rồi cũng tắt
thở theo cha, để lại cho đời một
chuyện hư thiệt không tưởng
nhưng làm giai-thoại « Tiểu tử
Trinh Giáo-Kim, Khấp tử Trinh
Thiết-Ngru » là vậy.

Qua đời Tống, tướng tài Mông
Cồ là Ngột Truật, thất cơ bị
tướng quèn của Nhạc Phi là Ngru
Cao đè dưới đất cởi trên lưng:
Ngột Truật giận quá uất khí xung
lên rồi chết, Ngru Cao khoái chí
quá cũng cười phá lên đến nã
người trên mình Ngột Truật mà
nín thở luôn, đây lại là một giai
thoại khác, ngờ vực không kém
chuyện trên.

Các từ-diễn đều ghi « cười
ngắt », « cười ngưởng », và « cười
ngắt cười nghèo ». Trong Nam
còn thêm « cười ngắt-nga ngắt
ngightho ».

Lục-Vân-Tiên có câu :

« Hai người lại gấp hai người,
Đều vào một quán vui cười
ngắt nghênh. »

Việt-ngữ mới có thêm câu
« cười ngoai-giao » như thằng
con cao-bồi o-bế mẹ xin tiền đi
Tây trốn chun quân chun lính.

Cười ngôn ngoén, cười lòn-
lòn là cái cười của anh chồng bất
nhơn vira nường xong số lương
thảng trong sòng bài hoặc cười
như thảng cha sơ vợ vừa nói
chuyện với gái sè, nay về nhà

giả bộ mơn-tròn với « má bù
trẻ » để che tội ăn vụng cơm
thiu ngoài chái lợn !

Cười nhạo là cười chê :
«... Quản làm sao được kẻ chê
người cười. (Quan Âm Thị-Kinh).

Cười nhoén vừa thấy răng hột
bắp là cái bí-mật của mỹ-nhan.

Còn cười nhạt, cười nhợt,
trong Nam lại nói « cười lạt » là
cười thiếu ý-vị đậm-dà của một
người già-dối.

Ngoài ra còn :

Cười om, cười om-sὸm.

Cười phán cọt son :

« Nhũng là cười phán cọt son,
Đèn khuya chung bóng, trăng
tròn sánh vai. (Kiều)

Cười phó : cười nịnh ;

Cười reo, rộ : cười hắc-hắc;

Cười ruồi : cười nhạt - nhéo,
có ý già-dối siêm nịnh, gần như
cười mơn.

Cười ra nước mắt nước mũi :
« khóc hổ ngươi cười ra nước
mắt ».

Cười rả rả, cười hả hả.

Cười rẽ là mím miệng không
dám cười lớn, chẳng dè tiếng
cười lại rẽ ra.

Cười the-thé như mỵ cốt mỵ
đồng.

Khi thi :

« Khi ấp mận ôm đào gác
nguyệt,

« Lúc cười sương cọt tuyết đèn
phong (Cung-Oán).

« Thôi cười nọ lại nhẫn mày
liệu,

« Ghẹo hoa kia lại giẽa gót sen ».
(Cang-Qán)

Cười săn-sặc.— Tỷ-dụ : Tiếng
cười săn-sặc trong mùng, khiến
không một ai ngủ được.

Cười thầm : cười ngầm trong
bung :

« Mỉm miệng cười thầm với
nước non (Yên Đồ).

Cười túm-tím : mủn-mủn ;

Cười tí-toát, tí-toét ;

Cười tràn : bordée de rire ;
cười một tràng pháo nổ.

Cười trầy-trúa :

Cười tưống, cười lão là trong
diệu hát bài, cười có oai khí
nhà tướng, có diệu già quan lão.

Cười xòa : ninh không, dặng
phải há miệng cười : cười cho
qua việc, cho đỡ mắc cỡ.

Cười vay khóc mướn trong
nghề ca-kịch... vân-vân....



Nay kể các thành-ngữ trong ấy
có dùng tiếng « cười » thì :

Buồn cười là không nhịn cười
được. Buồn vì bị người ta cù
mà nhột, rồi không nhịn cười
được, thành ra « cù buồn quá ».
(Mất tiếng cười !) Lại cũng có
nghĩa là « muốn cười ». (Buồn
mùa : muốn mưa).

Cả cười là cười lớn tiếng !

« Cùng nhau trong mặt cả cười,

« Dan tay về chốn hiên mai
tự tình. » (Kiều)

Còn cười là trong câu :

« Trước sau nào thấy bóng
người,

« Hoa đào nǎm ngoái còn cười
gió đông » (Kiều)

Cù không cười là ăn nói vô
duyên, đầu chọc nhột cũng
không cười. Cũng có nghĩa là
người có tính nghiêm nghị, đầu
chọc mấy cũng không cười.

« Ngảnh di chợt nói chợt cười,
« Cáo say chàng đã tính bài
lảng ra ». (Kiều)

Vô duyên chưa nói đã cười.
Chuyện dễ tức cười.

Người hay cười là người nhạy
miệng dễ dãi.

« Hoa cười ngọc thốt doan
trang.

« Mây thua nước tóc tuyết
nhường màu da ». (Kiều)

« Vườn thượng uyển hoa cười
với nắng ;

« Lối đi về ai chẳng chiều
ong ». (C.O.)

Lửa cười là lửa reo vui : (đè
trên lửa, nước sôi, Cao-Miên
rắng « nước khóc : turck dóm »,
Việt-Nam gọi « Nước kêu ám »,
Pháp vẫn cho rằng « nước hát »
(l'eau chante dans la bouilloire).

Mìn cười : nhéch môi cười
không cho thấy răng :

« Đứa dại hay cười cả tiếng,
« Người khôn mỉm miệng cười

mồi ».

Mua cười như trong câu :

« Giá thử ngay khi trước, Liêu-
Dương cách trờ, duyên chàng
« Kim dìng dở việc ma chay, quan
lại công bằng, án viên-ngoại

« tő ngay tinh oan uồng ; thì đâu
« đến nỗi son phấn mẩy năm lưu
« lạc, đem thân cho thiên-hạ mua
« cưới ; mà chắc biền-thùy một
« cõi nghinh-ngang, ai xui được
anh hùng cõi giáp »....

(Bài tựa truyện Kiều của Chu Mạnh Trinh do Đoàn Quỳ dịch).

Muốn cưới : Thắng đó nói chuyện nghe vô duyên quá, muốn cưới mà không sao cưới được.

Miệng cưới :

Thiếp dù vụng chẳng hay suy,
Đã dở bụng nghĩ lại bia miệng
cưới » (Kiều)

Nực cưới : bắt phải cưới.

« Lại còn bưng bít giấu quanh
« Làm chi những thời trẻ ranh
nực cười » (Kiều)
« Nực cười chau-chau chống xe,
« Tưởng rằng chau ngã ai dè
xe nghiêng.

(Chuyện Lý Thường Kiệt)

Nói cười : và nói và cười :

« Bè ngoài thon-thót nói cười
« Mà trong nhам hiềm giết
người không dao. (Kiều)
« Buồng dào khuya sớm thành
thời,
« Ra vào một mực nói cười
như không. (Kiều)
« Mẩy phen cười nói tinh say,
« Tóc tơ bất động mẩy may sự
tinh. (Kiều)

Nín cười là không dám cười.

Giáo-sư BƯU-HỘI

Tổng - Giám - Đốc Trung-
Ương Nguỵen-tử-lực Việt-
Nam.

Tổng-thống Ngô-dinh-Diệm
vừa tiến-cử Giáo-sư Bưu Hội
làm Tổng - Giám - Đốc Trung-
Tâm Nguỵen-tử-lực Việt-nam
tại Đà-lạt.

Nhân dịp này, tạp-chí PHÔ-
THÔNG xin trân-trọng chào
mừng nhà Đại Bác-học Việt-
Nam và tin-tưởng rằng ông sẽ
thành-công rực-rỡ trong việc
thực-hiện chương trình xứng-
dung Nguỵen-tử-lực vào công-
tác Hòa-bình, và tăng cao uy-
tin của nước Cộng-Hòa Việt-
Nam đối với các cường-quốc
nguỵen-tử quốc-tế.

N. V.

Ngậm cười như trong câu :

« Chị dù thịt nát xương mòn,
Ngậm cười chín suối hãy còn
thơm láy » (Kiều)

Ngửa mặt cười dài thì như lúc
Tào Tháo thua xiêng-liêng trận
Xích - Bích, vừa thoát khỏi tay
lợi-hại Trương Phi, đứng trước
Huê Dung đại lộ và tiều lộ, dám
chê Khồng-Minh so-sót, đợi khi
gặp tướng Quan Công mới hết
cười (xem Tam Quốc).

Ôm bụng mà cười thì trong hắt
bội đã có câu :

« Thể sự đoán như xuân mộng,
« Nhán tình nhẹ tự thu ván,
« Cắn răng cười, cười cũng khó
khăn,

« Ôm bụng chịu, chịu càng vai
sướng...

(Tuồng Tiết Cương chống
búa)

Phì cười là không nhịn cười
được phải bật cười, phải xì ra,
phải cười xoa (tiếng trong Nam).

Trận cười.—

« Biết bao bướm lả ong loi,
« Cuộc say đầy tháng trận cười
sau đêm ». (Kiều).

« Thủ Sinh quen thói bốc rời,
« Trăm nghìn đồ một trận cười
như không ». (Kiều).

Trò cười.—

« Trước cho bô ghét nhũng
người,
« Sau cho để một trò cười về
sau » (Kiều).

Thơ cười : Lại còn có cái cười
sắc-sựa như cô Diệu-Huyền (Thi-
sĩ Nguỵen-Vỹ) cười trong tập
« Thơ Di-dóm » :

Hả hả ha ! Hả hả ha !

Nước Non nghiêng ngã cười ta
với mình !

Đường xa muôn nẻo gặp ghềnh,
Mả-mồ muôn thuở cười mình
với ta !

Hả hả ha ! Hả hả ha !

Mực sầu dốc cạn, chảy ra Thor
cười !

(Diệu Huyền)



Cười ba tháng chẳng ai cười
ba năm.

Cười bằng con mắt.

Cười cợt bõn, cười nõ, cười
lả-lơi (đến quá lõ).

Cười đến vãi nước mắt, đến
đứt ruột.

Cười híp mắt lại.

Cười hở mồm cái răng.

Cười lăn cười lộn,

Cười như cọp mếu.

Cười như đười-ươi (trời-ươi)

Cười như ngựa cười.

Cười như cô gái sút mèi, một
lần cười là đúng với câu « cười
méo miệng ».

Cười như nắc-né (nắc - nè là
loại thảo có hoa đẹp, sinh ra
trái bằng hột lạc lớn, trong có
nhiều hột nhỏ, khi chín nở tung
ra, gọi là cây móng tay, hoặc
cây nõ, hoặc cây nắc-né, Pháp
gọi « Balsamine » cũng dùng làm
thuốc chữa bệnh tức ngực.)

Cười như rỉ-ám.

Cười người chờ khai cười lứa,
Cười người hôm trước hôm sau
người cười (ca-duo).

Cười nên tiếng khóc.

Có-khi vui chuyện mua cười
Khi vui muôn khóc bùn lén
lại cười (Ng-Công-Trú).

Con người có miệng có môi.
Khi buồn thì khóc, khi vui thì
cười.

Những cái cười vô vị.

Cười mà làm cho người ta thêm đau khổ thì hẳn không nên. Cười khẽ ố như trong đường đường, thấy người tàn-tật đã không thương-xót lại bày lầm chuyện vô căn-cứ, bệnh ít nói nhiều, đau nhẹ hõ nặng, cố ý làm cho bệnh nhân thêm sợ hãi đè xùm nhau cười. Ra đường nghe lọt vào tai người ấy vào nhà hàng cơm tây mà đòi ăn những bánh bò bánh cam, phở tai và bún nước lèo, tuy chuyện trả trêu thật, nhưng suy ra người kia đáng thương hơn đáng cười. Mà kẽ làm sao xiết những chuyện không đáng cười trên đời này: chỉ dàn bà để tang xấu-xí, kẽ làm nạn bối-rối, người trễ xe bộ tịch bắn-khoän, con ở dừa em vì đường tron-trẹt té đổ gãnh nước nằm đơ đất dưa bốn giờ, bà già sụm chon té bò cảng, kẽ mạnh hả hiếp người yếu, con nít gấu ố cầu xé xà-nhầu với nhau, người tuỗi-tác tàn-tật đi đứng cà-xí cà-nán, người ngọng-nghịu đốt-đất, kẽ dị-tướng dị-hình, những người vò phước nói lõi-lời, làm lõi bộ, v. v., mỗi mỗi đều có thể bị cười. Nhưng xin đừng cười, và những ai cười lúc ấy thì ta được phép cười lại họ. Con Rồng cháu Tiên phải có những cười tinh-vi-thấu-đáo hơn, it nữa là có nhau-đạo. Nên tránh những cái gọi là «lày lắt

cười » và không nên cười khi không phải chỗ.

KẾT LUẬN. = Sở dĩ loài người hơn các giống động vật cũng do nhiều duyên cớ, cái cười là một. Kìa như nỗi giận gầm hét thì uy thi có hùm và sư-tử; biết buồn rầu biết sa nước mắt trước mặt đồ-tè là con bò con trâu. Linh hơn nữa vì biết cười, duy ngựa và chó, nhưng vẫn cười chưa đủ giọng!

Đời, theo quan-niệm người Việt, đã được ví như một xâu chuỗi ngọc, vẫn dài tùy căn số kiếp,—không một ai giống ai,—nhưng xâu nào như xâu nào, đều có hạt tốt hơ xâu lẵn-lộn, trong-tréo là ngày vui, đục-tối là ngày buồn, lâu lâu điểm xuyết những cười thâm-thúy là những hạt ngọc quý của Tạo-hóa riêng dành cho những ai tốt số nối dài xâu chuỗi Thọ.

Cười là món thuốc trường sanh, không tốn tiền mua.

Sóng dài và biết giá-trị của cái cười, có chăng là bọn từng đau khổ nhiều.

Thuở nay, chưa thấy nước nào-đãн pho tượng «Cười» cho thấu thoát lột hết ý muốn của Trời già. Họ chăng tượng Di-Lạc của Á-Đông có chút hồn-nhiên đặc-thể!

VƯƠNG-HỒNG-SỀN



BYRON



« Weary of love, devoured with spleen.
I rest, a perfect Timon, at nineteen »

Lord Byron

« Mòn vì sầu, mồi vì yêu,
Mười chín tuổi đã rất nhiều bi quan »

TẠ-KÝ và CAO-HUY-THUẬN



RONG số các thi sĩ lǎng man của Anh — và của cả thế giới nữa — không ai có một đời sống sôi nổi, nghệ-sĩ như Byron. Cuộc đời của Byron là cuộc đời của Ái-Tinh, của Giang-Hồ và của Tôi Lỗi Người. Trong thời đã tôn sùng Byron như một thần tượng rồi lại khinh bỉ, tránh xa chàng như tránh xa một người nguy hiểm. Đất Anh không dung nỗi con người bạt mạng, sống bất chấp dư-luận, bất cần luân lý đó. Byron phải lang thang khắp xứ người và chết ở một nơi xa quê hương ngàn vạn dặm. Dù sao cuộc sống phóng đãng ấy cũng đã tạo nên những văn thơ tuyệt diển vô giá trên thi-dàn của nước Anh và của cả nhân loại.

Thuở thiếu thời

Byron sinh ngày 22 tháng giêng năm 1788 tại Luân-Đôn trong một

gia đình giòng dõi quý tộc. Ông thân sinh Byron là một sĩ quan trong quân đội. Trước khi lấy mẹ chàng, ông đã có một đời vợ và sinh được một người con gái: cô Augusta (1783). Khi Byron lên 2 tuổi thì cha chàng qua đời. Mẹ Byron đem chàng về ở Tô cách Lan, quê hương của bà. Cô Augusta thì được đưa về ở với bà ngoại.

Từ khi sinh ra, Byron đã bị tật nòi chân phải khiến chàng hơi bị thot. Byron rất đau khổ vì tật đó, mặc dù thật ra nó chẳng có gì quan trọng đối với một thanh niên đẹp trai như chàng.

Lúc nhỏ học ở Harrow, Byron tỏ ra chậm chạp và cứng đầu nhưng đã có những nét đặc biệt khiến ông hiệu trưởng phải thốt: « Byron có tài, và sau này sẽ làm vč vang cho giống họ ». Ngay từ nhỏ Byron đã đọc sách. Chàng đọc hầu hết các tác giả, từ Chaucer (1340—1400) cho đến Churchill (1731—1764).

Năm 15 tuổi, Byron đã ném hương-vị ái tình. Chàng yêu say đắm một thiếu nữ có họ với chàng và hơn chàng hai tuổi: cô Mary Chaworth. Mặc dù đã hứa hôn, cô này cũng thích thú trước sự say mê ngày thơ của cậu bé mười lăm và cho đó là một trò tiêu-khiển thú vị! Về sau khi bị ruồng bỏ, Byron cảm thấy «cô đơn trên một đại dương mênh mông, mênh mông» (alone, on a wide, wide sea) Chàng khóc lên: «kỷ-niệm ơi! Xin đừng dày vò ta nữa» (Ah, Memory, torture me no more). Mười ba năm sau, chàng vẫn còn tưởng nhớ đến nàng qua những vần thơ đắm đuối trong bài « Giấc mộng » (The Dream).

Một năm sau khi Mary Chaworth lấy chồng, Byron gặp lại Augusta, người chị cùng cha, khác mẹ. Có người che chở, săn sóc, Byron sung sướng vô cùng và khi chàng tỏ tình âu yếm, Augusta cũng không từ-chối. Mặc dù sau này họ phải xa nhau, Augusta vẫn là người mà Byron yêu hơn hết.

Sau đó Byron vào trường Trinity College ở Cambridge năm 17 tuổi và ba năm sau, chàng tốt nghiệp. Chàng tiếp tục đọc sách và làm thơ. Năm 19 tuổi, chàng xuất-bản một tập thơ nhỏ với nhau-đề «Hours of Idleness». (Nhưng lúc nhau rồi). Rất ít bài có giá trị, nhưng người ta đã chú ý đến những câu do một chàng thanh niên chưa đến 20 tuổi viết, như:

*« Weary of love, devoured with spleen,
I rest, a perfect Timon, at nineteen ».*
(Mệt mỏi vì tình yêu, dày vò bởi sầu thảm.
Tôi dám ra yểm thế ở cái tuổi mười chín.)

CUỘC SỐNG GIANG HỒ. (Tập Childe Harold I và II)

Đã lâu chàng muốn viếng các xứ miền Địa-trung hải mà chàng hằng mơ ước nên đến mùa hè năm 1809 chàng vượt biển đến Bồ-dào-Nha và giang-hồ trong 2 năm. Cuộc du lịch rất nên thơ này được tả lại trong hai đoạn đầu của tập Childe Harold's Pilgrimage. Byron đi ngựa qua Bồ-dào-Nha và Tây-ban-Nha, rồi từ eo Gibralta chàng đi thuyền đến đảo Malte. Một chuyện tình duyên lưu gót chàng ở đấy trót tháng. Chàng lại tiếp tục đi Albanie, qua Hy-Lạp, ở lại kinh thành Nhã-Điền (Athène) trong 10 tuần. Lại một chuyện yêu đương. Ý trung-nhân bây giờ là một cô gái xinh đẹp, ngày thơ, con của bà chủ trọ. Khi rời Athène, chàng viết một bài thơ từ-ta nhan đề là «Maid of Athens» (Cô thiếu nữ thành Nhã-Điền):

*« Maid of Athens, ere we part,
Give, oh give me my heart ! »*
(Hồi cô thiếu nữ thành Nhã-Điền, trước khi từ giã nơi đây,
Hãy trả lại, nàng ơi! trả lại quả tim cho ta).

Sau đó chàng qua Thổ-nhĩ-Kỳ rồi trở về Anh. Khi về thì mẹ

chàng đã mất, mất thinh-linh khiến chàng không được trông mặt mẹ lúc lâm chung.

Vinh-quang và Nhục-nhã

Về Luân-Đôn, chàng cho xuất bản hai đoạn đầu trong tập thơ Childe Harold và chỉ trong một ngày thôi, danh chàng đã nổi như cồn. Cả giới văn-hóa Luân-Đôn xôn xao vì ngạc nhiên và thán phục. Có nhiều người thú thực rằng họ nghiến ngấu tập Childe Harold với tất cả say sưa. Thư ngợi-khen bay về trời tấp. Nhưng giới tôn-sùng Byron nhất vẫn là giới phụ-nữ vì chàng nổi tiếng đẹp trai như Phan-An, Tống-Ngọc và vì chàng ít nói giữa đám đông khiến người ta cho rằng chàng bị cô đơn hay âu-sầu và đắm mình trong những tư-tưởng cao xa. Các bà, các cô tim mọi cách để chỉnh-phục chàng. Người đeo đuổi Byron «dai» nhất là bà phu-nhân tóc vàng Caroline Lamb. (Bà này về sau có viết quyển tiểu-thuyết Glenawon nói về tình yêu giữa hai người). Nhưng Byron lại ruồng bỏ Caroline Lamb để theo bà Oxford tuy bà ta hơn chàng trên 20 tuổi!

Những cuộc tình duyên ngắn ngủi không xóa nhòa được hình ảnh Augusta. Gần 8 năm, hai người không gặp nhau. Trong thời gian đó nàng lấy chồng và sống một cuộc đời không hạnh-phúc. Vốn giàu tình-cảm nên khao khát tình-thương, Augusta lên Luân-Đôn và tìm đến thăm

Byron. Hai người rơi vào Tôi lỗi, và có được một đứa con, Medora Leigh.

Trong suốt giai đoạn sôi nổi này, chàng viết 4 tập thơ (1813-1814): The Giaour, The Bride of Abydos, The Corsair và Lara. Byron có một sức sáng tạo vô cùng dồi dào, mãnh liệt. Chàng viết tập The Corsair chỉ trong 10 ngày trong lúc tản bộ ban đêm trên con đường Albemarle. Về tập Lara, chàng bảo: « Tôi viết Lara trong lúc thay áo quần sau những buổi khiêu-vũ... ». Tập The Bride of Abydos hoàn thành trong 4 ngày. Byron phải viết để tự giải thoát mình và chàng phải viết nhiều vì cảm thấy không giải thoát không được.

Những tập thơ này còn được hoan nghênh hơn cả tập Childe Harold. 14.000 tập The Corsair bán hết trong một ngày. Byron đã khiến cho hàng ngàn người chưa bao giờ đọc thơ nay đâm ra mê say thơ chàng. Byron được xem là «người làm thức-tỉnh nguồn thi-cảm» (awaker of poetic sense). Bấy lâu thơ nước Anh bị gò bó trong khuôn khổ chặt hẹp của một hòn đảo, bây giờ Byron mang lại những cảnh-trí mới, màu sắc mới, không-khí mới của cả lục-địa Âu-Châu. Ái-tình được tả sâu sắc hơn, cuồng-nhiệt hơn; và những nhân-vật của Byron thường tự-phụ và âu-sầu.

Cuộc tình duyên với Augusta đã để lại cho chàng dư vị đáng

cay của tội-lỗi. Trong vỏ kịch thơ Manfred (1817) Byron có nhắc đến cuộc tình duyên ngang trái này.

Manfred gây nên tội lỗi, ngày đêm bị hối - hận dày vò. Chàng tìm quên lẳng trong truy-lạc nhưng chỉ chuộc thêm chán ngán. Chàng khinh minh và khinh cả nhân-loại. Chàng gọi hồn người chết, Astarte, nạn - nhân của chàng : « Tôi yêu nàng — và đã làm hại nàng ! » và chàng cầu khẩn nàng nói cho mình hay rằng mặc dù hai người yêu nhau bằng tình yêu tội-lỗi nhất, nàng không bị trừng phạt và không khinh bỉ chàng. Nhưng chàng thất vọng : nàng không trả lời. Đây là một đoạn trong vỏ kịch :

*Manfred : Hãy hực, thêm
một lời nữa — nàng có
tha thứ cho tôi không ?*

Astarte : Từ biệt !

*Manfred : Ta có gặp nhau nữa
chẳng ?*

Astarte : Từ biệt !

*Manfred : Nói cho anh một lời,
em ! Nói rằng em yêu anh.*

*Astarte : Manfred ! (nàng biết
mặt).*

Manfred muốn quên, quên hết. Một ông thầy tu cố-gắng làm cho chàng biết hối - hận lại và một con quỷ sú dọa chàng những hình phạt ở chốn địa-ngục nhưng chàng bất cần vì tin rằng chết là hết.

Ta thấy hai thái-độ trái ngược giữa Faust của Goethe tìm lại Hạnh-phúc bằng cách phụng sự nhân - loại, và Manfred của

Byron chỉ muốn tìm Lãng-Quê trong cái chết.

Byron nghĩ rằng có thể tự cứu đời mình bằng cách lập gia-đình với một cô gái ngày-thơ. Vì vậy chàng cầu-hôn cô Anna Isabella Milbank, nhỏ hơn chàng 4 tuổi. Vì tiếng tăm không tốt của chàng nên nàng từ chối. Nhưng Byron van xin nàng hãy cứu lấy đời chàng, nếu không, chàng sẽ rơi vào vực thẳm. Có phải vì muốn cứu-vớt một người tài hoa ra khỏi bùn nhơ mà nàng nhận lời cầu hôn chàng ? Cái đó không ai biết ; chỉ biết rằng cuộc hôn-nhân mang lại sự đau khổ cho hai người. Đến khi có con (Augusta Ada) tình-tình Byron lại càng hung dữ và vô luân. Vợ chàng phải bỏng con về ở nhà cha mẹ và xin ly-dị.

Dư luận phẫn uất và khinh bỉ chàng. Tại những nơi mà trước đây chàng được tôn-sùng, bây giờ chàng lại bị hắt hủi, xa lánh. Khi thấy chàng, có bà ngất đi, có bà rời khỏi gian phòng. Byron rất tủi nhục vì thấy mình làm nhơ bần giòng họ quý tộc của mình. Nhưng càng đau-khổ, thơ chàng càng đi đến chỗ tuyệt luân.

Cho rằng « đất Anh không thích hợp với mình », Byron lia quê-hương, làm một chuyến đi không hẹn ngày về. Chàng đi Ostend vào năm 1816 và bắt đầu « mang quả tim rướm máu của mình lang thang khắp Âu-châu ».

(Còn nữa)



Mình ơi !

của DIỆU-HUYỀN



À Tú trông thấy một tập báo tranh-ảnh của Ấn-độ vừa gửi qua cho ông Tú, liền xé băng, mở ra coi. Bà không biết chữ Anh, nhưng thích xem hình. Lật mấy trang đầu, bà thấy hình một chú bé da đen chập 6 tuổi đứng đánh đòn giữa một đám đông người nghe say-mê. Bà liền gọi chồng :

— Minh ơi !

Ông Tú đang ngồi nướng miếng bánh mì trên lò điện, không muốn trả lời. Bà Tú lại gọi :

— Minh ơi ! . . .

Ông chăm chú cầm đũi đưa lật

qua lật lại hai khúc bánh mì cũ đã xé làm đôi, chỉ sợ nó cháy. Bà lại gọi oang-oang :

— Minh ơi !

— Ôi rồi ! Góm ! Cái gì Minh gọi nhặng lên thế, hả ?

— Cái thằng nhỏ đang làm gì đây, Minh ? Giảng cho em nghe chút nào !

— Cháy cái khúc bánh mì đây nè !

— Nó cháy thây kệ nó mà ! Lại giảng mấy câu ặng-lê này cho em nghe đã, có được không ?

— Nó đang nóng vào đến ruột rồi, đê anh...

— Em cũng đang nóng cả ruột đây nè. Lại đây mau lên đã, Minh !

Ông Tú hay chiu vợ, thấy vợ nhõng - nhẽo quá, cung bỏ khúc bánh mì trên lò điện, chạy đến gần bà Tú:

— Đâu nào? Cái gì đâu nào?
— Nè.

— Ối! Cái này hả? . . . Cậu bé Siddranana 5 tuổi đánh đòn thật hay. Một vị thần-đồng Ấn-độ đó chờ có gì lạ!

— 5 tuổi đã biết chơi đòn thật hay mà không lạ sao, Minh? Nước Việt-Nam làm gì có được thần đồng như vậy.

— Thế là Minh quên lịch-sử Việt Nam rồi đó! Đời **Hùng-Vương** thứ 6, nước mình cũng đã có Thần-đồng: Chú bé ở làng Phù-Đồng đòi con ngựa sắt để cởi đi đánh giặc Ấn đó! Minh nhở không?

— Ở nhỉ! Chuyện Phù-đồng **Thiên-Vương** đó hả Minh?

— Phải. Từ xưa đến nay, trong Lịch sử loài người còn hiếm gì chuyện Thần-đồng, còn nhiều bậc thần-thánh tý-hon tài giỏi bằng mấy cậu bé 5 tuổi Siddranana cơ chứ! Hiện nay Ấn-độ có một nhà Bác-học tài-giỏi lừng-danh thế-giới là **Sriniv Ramanujan**. Minh biết không, ông ta lúc 14 tuổi là một cậu bé nhà-quê dốt-dặc canh mai chẳng biết chữ A chữ B, thế rồi bỗng dung một hôm cậu đi Calcutta bắt được một quyển sách bằng tiếng ăng-lê của một ông kỹ-sư làm rót trên vỉa đường. Cậu lấy về học một mình. Chỉ trong một năm không những cậu giỏi tiếng ăng-lê mà giỏi cả

môn toán-học, nhờ đó mà cậu trở nên một nhà toán-học vĩ-đại nhất thế-giới hiện nay.

— Học gì mau dữ vậy?

— Thế mới là Thần-đồng! Chứ cứ như Minh thi Trung-học đệ-nhứt cấp hai lần đều rớt toán!

— Minh ngạo em hả?

— Nếu anh kề hết cho mình nghe những vị Thần-đồng trên thế-giới từ xưa đến nay thì Minh còn ngán nữa! Nhưng để anh đi nướng bánh mì đã!

— Thôi!

Bà Tú níu quần ông đứng lại.

— Minh kề hết cho em nghe, rồi em nói cho Minh đi.

— Này nhé, nhạc-sĩ Haendel đặt ra các bản nhạc tuyệt hay hời 11 tuổi, nhạc-sĩ Mozart hời 4 tuổi, nhạc-sĩ Haydn hời 6 tuổi. Nói về nhạc-sĩ Mozart, cũng nhớ ông Bố là tay nhạc-sĩ tập cho con đòn từ hời 3 tuổi, lên 4 tuổi là Mozart đã viết nhạc và đánh nhạc nổi danh. Họa-sĩ **Thierry Vaubourgois**, vẽ tranh bán kiêm tiền hời 11 tuổi, những bức tranh có kém gì Đại Họa-sĩ **Van Gogh**! Nhà Triết-học Anh **John Stuart Mill** học chữ Hy Lạp hời 3 tuổi, viết sách về kinh tế học hời 11 tuổi. **Macaulay** viết một quyển « *Lịch-sử Nhân-Loại* » hời 7 tuổi. Văn-sĩ Pháp, **Pascal**, viết sách khoa học về môn âm-thanh hời 12 tuổi. Quận-tước du Maine, con của vua **Louis XIV** với bà tinh-nhẫn của vua là bà de Montespan, mới có 7

tuổi đã làm thơ. Nữ-sĩ **Scudéry** vợ góa của Thi-sĩ **Scudéry**, và sau đổi tên là Bà de Maintenon, cũng là tinh-nhẫn của Louis XIV có viết một quyển sách trong đó có đăng mấy bài thơ của Thi-sĩ 7 tuổi, con vua. Anh còn nhớ vài đoạn thơ của Thi-sĩ tý hon, Minh muốn nghe, anh đọc cho nghe?

— Minh đọc và giảng em nghe.

Ne pensez pas, Messieurs les Beaux Esprits

Que je veuille, par mes écrits,

Prendre un jour place au temple de Mémoire.

Savez-vous de qui je suis fils ?

Il me faut bien une autre gloire Et des lauriers d'un plus grand

prix!

v. v...

— Minh dịch ra thơ Việt cho em nghe đi.

— Ối thôi! Anh đâu phải là Thi-sĩ mà bắt anh dịch Thơ Tây ra Thơ ta?

— Minh cứ dịch đại cho em hiểu thôi mà.

Thi đại khái là thế này:

« Thưa các ngài, tôi làm thơ,

« Đầu phải mong sẽ có tên trên

Đền thờ!

« Tôi là con của giòng vương-

giả,

« Nhưng tôi muốn một Vinh-

quang cao-cả,

« Hơn một danh-vọng ồm-ờ!

Đại-khai ý-nghĩa bài thơ của
quận-tước du Maine, Thi-sĩ 7
tuổi, con của Louis XIV, là như
thế đó.

— Mới có 7 tuổi mà đã làm thơ kiêu-kỳ nhỉ!

— Thơ không có tuổi, Minh ơi! kịch-sĩ **Corneille** của Pháp, đã viết trong tuồng **Le Cid**:

*... Pour les âmes bien nées,
La valeur n'attend pas le nombre des années.*
(Với những tâm hồn siêu-thoát, Giá-trị không chờ tuổi tác).

Cũng như Victor Hugo đã làm thơ hồi 8 tuổi. Mạc đĩnh-Chi đã đổi đáp văn sách hồi 10 tuổi. Lê quý Đôn làm thơ Đường-luật hồi 9 tuổi, Minou Drouet, cô bé Thi-sĩ Pháp đã xuất bản tập thơ hồi 8 tuổi, làm sôi nổi các giới văn-nghệ sĩ Thế-giới mấy năm trước đây. Nước Thụy-diển cũng có Nữ Thi-sĩ thần-đồng hồi năm trước, là cô bé **Gudrun Jacobsson**, 11 tuổi, với những câu thơ lả-lùng:

*Biển như con rắn to-lát,
Để trứng sao trên bãi cát.
Và đây là một biển sao
Từ hố sâu của muôn thuở lao-xao.*

Anh cũng biết một Thi-sĩ Việt nam, hồi 7 tuổi. Một hôm ông Bố đến nhà một ông quan lớn đánh Tô-tôm, có dẫn cậu đi theo. Trong sòng bài có ông quan lớn, bà quan lớn, và ba bốn người nữa. Đến lúc ông lớn bị một lối phạt gọi là « đầu gà ». Bà lớn đã nghe tiếng cậu bé 7 tuổi biết làm thơ và đổi đáp lạnh lạt, liền ra cho cậu câu đối: « Đầu gà Ông lớn », biểu cậu đổi mau. Cậu Thi-sĩ tí hon liền ứng-khâu đổi ngay: « Đít vịt Bà to », khiến

cả sòng bài cười rõ tên! Còn Minh có biết chuyện hồi xưa Đức Khổng-Tử đi chu-du nước Tau, đang ngồi trong xe, bỗng có một cậu bé con ra đứng giữa đường. Đức Khổng-Tử biếu cậu tránh xe. Cậu liền đáp: « Xe tránh người chờ sao người tránh xe? ». Cậu bé lúu cá ấy tên là Hạng Thác sau nổi tiếng là một văn-học uyên thâm của nước Tau. Những đứa trẻ sớm thông minh như thế đều là thần đồng cả đó.

Nhưng em không hiểu sao lại có những đứa bé tài hoa loli lạc quá sớm như thế, Minh nhỉ?

Anh chỉ trả lời cho Minh biết rằng mùa hè năm 1954 tại Hội-nghị Nguyên-tử Genève, một nhà Bác-học có trình bày một cảnh hoa oai-dê trắng được chiếu phóng-xạ nguyên-tử, bỗng dưng nở ra hoa oai-dê đỏ. Sự biến cải các tế-bào thảo-mộc, khoa-hoc gọi là Mutation, là nguyên-nhân giảng-giải được các tài hoa sớm nở trong các tế-bào của tâm-hồn non nớt. Một bác học Anh, tên là Ernest Rock Carling có đứng dậy nói trong hội nghị ấy: « Người ta có thể hy vọng rồi đây sự biến cải nguyên tử sẽ có thể, một phần nào gây được ảnh hưởng tân-kỳ tuyệt diệu, là sản-xuất các trẻ nít thần đồng.

Bà Tú tóm tóm cười:

Đời nguyên-tử, nói toàn chuyện nguyên tử!

Giáo-sư W. Russell ở Đại học đường Oak R.dge, cũng đã

quả quyết rằng trong 50.000 đứa trẻ nít hiện giờ, có thể nhò-phóng xạ nguyên-tử mà biến cải được 1 đứa trẻ thần-dồng. Hôm nọ anh đọc quyển *Genetics of genius* của Louis Terman, nghiên-cứu về vấn-dề phát-sinh các trẻ thần-dồng, thấy có nói rằng từ năm 1910 đến nay, có một số đông trẻ nít trên thế-giới từ 10 đến 15 tuổi đã phát-triển tâm-hồn một cách lạ-lùng: 10 tuổi bắt đầu vào học các lớp trung-học, 15 tuổi đã đỗ tú-tài. Còn Bác-sĩ Sidney Pressy thi đang thực-hiện một chương-trình giáo-huấn đặc-biệt để có thể « sản xuất » một số trẻ nít thần-dồng là 300.000 em mỗi năm!

Nghĩa là khoa-hoc nguyên-tử sẽ sản-xuất con nít thần-dồng như các hàng-hóa kỹ-nghệ vậy sao?

— Ủ Nhát là trong số các em có tật. Có tật, tức là phải có tài. Và người ta đã huấn-luyện được nhiều em bị câm và bị điếc mờ 7, 8 tuổi đã trở nên đại nhạc-sĩ, những em bị đui mù ngay từ lúc sơ sinh đã trở nên những nhà họa-sĩ tài ba lúc lên 10. Về môn thể-thao, người ta đã thấy nhiều kết-quả không ngờ, như em bé Bobby Jones, 14 tuổi, đã đánh cờ rất giỏi, em Barbara Scott, 15 tuổi, đã là vô-dịch thế-giới về môn đi tuyêt. Thấy như vậy, thì một Nữ Thi-sĩ Minou Drouet của Pháp, hay Jacobsson của Thụy-Điển, mới 8 tuổi, đã xuất-bản những bài thơ tuyêt-tác,

cũng không còn là lạ nữa... Minh thấy không? Đâu phải như bọn mình đã to xác rồi mà chưa làm được chút gì hay giỏi hơn thiên hạ, thi thật quá lỗi-thời! Coi chừng kéo đến khi mình sinh ra được đứa con, nó sẽ nằm trong nôi mà ngâm thơ tự-ro cho tai mình nghe đó!

Bà Tú khoái chí, nhô-né một nụ cười rất duyên-dáng. Bỗng dung Bà ngó ông Tú:

— Cái mùi gì khét khét, mình he?

Ông Tú quay lại cái lò điện đang cháy dở phục:

— Thời thế là hai miếng bánh mì của anh cháy ra than hết rồi!

Bà Tú âu-yếm kẽ môi mình lên môi chồng :

— Mặc kệ nó, mình!

DIỆU-HUYỀN

(Trích trong tập nhật-ký của Y)

* DÂN-CHỦ TRONG MỘT NƯỚC VĂN-MINH

Tất cả những ai đã đi viếng Anh quốc đều có dịp chứng kiến cảnh các diễn giả đứng diễn thuyết trên những cái ghế thật cao ở ngoài phố Luân-Đôn tại vùng Hyde-Park.

Một trong những anh diễn giả ấy công kích dữ-dội chính phủ Hoàng Gia là đã làm cho nền kinh tế Liên-Hiệp-Anh kiệt quệ. Với một giọng hùng-hồn ông nói tiếp:

— Những nhà lãnh đạo chính phủ đã làm cho chúng ta khổ sở vậy chúng ta phải đốt hạ-nghi-viện và phá-hủy điện Buckingham.

Dân chúng tụ lại nghe, đồng đến nỗi làm cản trở hết cả mọi sự lưu thông. Bực mình một cảnh sát viên chạy lại hô to:

— Xin quý ông hãy lưu thông: Đây những ông nào muốn đốt hạ nghị viện hãy đi về phía bên phải, và quý vị nào muốn phá hủy điện Buckingham hãy đi về phía bên trái.

* ANH CỦA CHỒNG TÔI

Chồng vừa mới mất, bà vợ lai tái giá với em chồng.

Bà nọ có một ông khách đến viếng. Ông này rất lố-lãm là, khi được một bà xinh-xắn và tươi-cười tiếp trong một phòng có treo ảnh chồng cũ

Lúng-túng bà liền nói:

— Bức ảnh mà ông đang nhìn đấy là anh của chồng tôi, người mới mất cách đây đã hai tháng.

* BÀI HỌC NỊNH ĐẦM

Chuyển xe lửa Saigon Mytho đông nghẹt khách. Một chàng ăn mặc bánh-bao được hân-hạnh đứng gần một bà nhan-sắc mặn-mòi. Bên cạnh bà, 1 em bé đang ngồi đọc sách hình. Chàng nọ muốn nịnh đầm, bảo em bé:

— Em hãy nhường lại chỗ này cho tôi. Đây tôi cho em 10 \$

Em bé lấy 10 \$ bỏ vào túi và đi chỗ khác.

Khoái chí, anh ta liền niềm nở mời bà nọ tọa xuống chỗ trống. Khi ngồi xong, bà điềm nhiên kêu cậu bé:

— Tèo, Ông cho con 10 \$, sao con không cảm ơn ông, con?



TÌM HIỂU SƠ-LƯỢC VỀ PHÂN-TỬ VÀ NGUYÊN-TỬ



(Tiếp theo P.T. số 4)

NHƯNG các khoa-học-gia cận-đại đưa ra một giả-thuyết mới đánh đố giả-thuyết trên, cho rằng nguyên-tử có thể phân - đoạn được, nghĩa là nguyên-tử không phải là nhỏ nhất như chúng ta tưởng. Nó cũng được cấu-tạo bởi những yếu-tố riêng của nó và những yếu-tố này đã được các khoa-học-gia nghiên-cứu một cách tinh-xác.

Trước tiên người ta thấy nguyên-tử được cấu-tạo bởi các yếu-tố của nó, như một thái-dương-hệ thu hẹp lại (thái-dương-hệ là hệ thống mặt trời: (système solaire). Vậy các yếu-tố cấu-tạo không dính liền nhau.

Trong thái-dương-hệ, mặt trời cố định, có các vị hành-tinh cách nhau rất xa vận-hành chung quanh mặt trời, những đường quỹ-đạo riêng của chúng trong không-gian. Người ta hỏi tại sao nó không rớt hay xáo-trộn mà

cứ quay mãi trên không được? Sở dĩ như thế là bởi giữa các vị tinh-tử có một sức hút lẫn nhau mà chúng ta thường gọi là sức hấp-dẫn. Vì vậy mà hệ-thống mặt trời không bao giờ tan rã.

Hệ-thống của một nguyên-tử cũng thế. Các nhà khoa-học cho rằng nó có hình cầu giống như viên đạn, chính giữa là một cái nhân (ví như mặt trời) chung quanh cái nhân là những âm-diện-tử vận hành (ví như các vị hành-tinh). Như thế người ta chia nó ra làm hai phần chính: vỏ và nhân. Âm-diện-tử chứa

âm-diện là lớp vỏ ngoài, vận hành chung quanh một phần nữa ở

bên trong mà người ta thường gọi là nhân-tử. Nhân-tử này không bao giờ lay chuyển và là nòng-cốt của nguyên-tử cũng như mặt trời trong thái-dương-hệ bao la vậy. Nhân-tử lại gồm hai bộ phận cốt-yếu là dương-diện-tử chứa đầy dương-diện và trung-hòa-tử

NGUYỄN-CÔNG-AN

(Giáo-su — Cần-thơ)

(hay trung-tinh-tử) không chứa điện. Các âm-diện-tử vận hành chung quanh nhân-tử với một tốc độ kinh-khổng như là che-chờ nguyên-tử để chống đỡ với những nguyên-tử chung quanh nó vậy. Chúng chạy quanh nhân-tử càng mau nếu chúng càng gần cái hạch trung-tâm. Và khi quay nhanh quá, một vài âm-diện-tử có thể quá trớn văng luôn ra ngoài đường quỹ-đạo của mình rồi rớt vào một hệ-thống của một nguyên-tử khác. Thật thế, các âm-diện-tử có thể bay thoát ra từ những nguyên-tử kim loại như hơi nước và có thể được phân tích ra bằng nhiều phương pháp. Sở dĩ người ta gọi chúng là âm-diện-tử vì chúng chứa toàn âm-diện. Đây là tính chất đặc biệt của chúng, và như trên chúng ta đã biết thì chúng rời khỏi các nguyên-tử một cách dễ dàng. Nếu có nhiều âm-diện-tử thì những âm-diện-tử này sẽ sáp thành hàng trên đường quỹ-đạo của chúng. Những đường quỹ-đạo này cách biệt nên không bao giờ các âm-diện-tử va chạm vào nhau.

Như trên đã nói, các phần-tử cấu-tạo thành nguyên-tử không rời rã là vì nó có tính-chất của một thái-dương-hệ, nghĩa là giữa các điện-tử và các hạch nguyên-tử có một năng-lực hấp-dẫn, hút nhau rất mạnh.

Các nhà bác-học còn cho biết kết quả một khảo-cứu tinh-vi nữa là do được trọng-lượng và nhận biết sức hơi điện của âm-diện-

tử và dương-diện-tử. Nhờ vậy người ta biết được dương-diện-tử là một cơ quan dẫn hơi điện nóng (dương-diện) còn âm-diện-tử là một cơ quan dẫn hơi điện nguội (âm-diện) mà sức dẫn điện của hai cơ quan trên bằng nhau, nói cách khác là trong nguyên-tử có bao nhiêu đơn-vị tích điện dương thì có bấy nhiêu đơn-vị tích-diện-âm mặc dù giữa âm-diện-tử và dương-diện-tử có khác nhau về kích thước và trọng-lượng. Nói về dương-diện-tử người ta nghĩ ngay rằng đó là phần đặc biệt nhất của nguyên-tử về trọng-lượng. Thật thế, trọng-lượng của dương-diện-tử choán gần hết trọng-lượng nguyên-tử nguyên của nó và so sánh trong đối với âm-diện-tử nặng hơn 2.000 lần và chính nó khó phân tách khỏi nguyên-tử hơn âm-diện-tử nhiều. Vậy trọng-lượng nguyên-tử không chia đều cho cùng thể tích của nguyên-tử mà tập trung vào trong nhân-tử. Nguyên-tử của các nguyên-tố (đơn chất) khác nhau bởi vì các số âm-diện tử, dương-diện-tử và trung-hoa-tử không đều nhau. Nhưng người ta biết chắc rằng trong mỗi nguyên-tố số dương-diện-tử luôn luôn bằng số âm-diện-tử và giống với số hiệu của nguyên-tử. Thị dụ như một nguyên-tử Uranium có 92 dương-diện-tử vậy nó cũng có 92 âm-diện-tử và đeo số 92. Còn một nguyên-tử khinh-khi (nguyên-tử đơn giản nhất) chỉ có một dương-

điện-tử, vậy nó chỉ có một âm-điện-tử thôi và vì thế nên đeo số 1 (nên nhớ rằng khinh-khi thường không có trung-hòa-tử).

Ngoài ra các yếu-tố cấu-tạo thành nguyên-tử kẽ trên đều có thể đếm được. Như người ta được biết nguyên-tử khinh-khi thông thường có một âm-điện-tử, một dương-điện-tử và không có trung-hòa-tử nào; một nguyên-tử khinh-khi nặng (2) (hydrogène lourd = deutérium) có một âm-điện-tử, một dương-điện-tử và một trung-hòa-tử; một nguyên-tử hélium có hai âm-điện-tử, 2 dương-điện-tử và 2 trung-hòa-tử; một nguyên-tử Uranium có 92 âm-điện-tử, 92 dương-điện-tử và 143 trung-hòa-tử, v... v...

Cuộc khám phá trong lòng nguyên-tử đã dẫn người ta tìm ra nguyên-tắc chế tạo bom nguyên-tử.

Nói về nguyên-tắc chế tạo bom nguyên-tử, ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu đại cương thôi.

Ông Albert Einstein đoán rằng trong nguyên-tử có chứa một động lực vô cùng mạnh mẽ và có dịp sẽ phát ra một cách kinh-khung.

Thật thế, điều nhận xét của ông A. Einstein rất đúng mà chúng ta sẽ biết lần lượt như dưới đây:

Trước hết chúng ta được biết theo luật âm-dương thì âm, dương hòa-hợp nghĩa là có thể hút nhau. Dương không bao

giờ gấp dương, âm không bao giờ gấp âm nghĩa là gấp nhau là chúng lánh xa nhau ngay. Luật âm dương ở đây khác hẳn với luật âm dương trong khoa toán-học. Trong khoa toán-học âm có thể đi chung với âm, dương có thể đi chung với dương, hay âm dương gì cũng hòa-hợp nhau được để đưa ra những kết quả chính xác. Sở dĩ nói rõ như thế là để chúng ta không lầm lẫn về hai chữ âm dương.

Sau khi đã rõ luật âm dương chúng ta thấy rằng dương không thể ở chung với dương được, âm đối với âm cũng thế. Nhưng lại thấy một điều mâu-thuẫn với luật trên là trong nhân-tử (còn gọi là cái hạch hay nhân nguyên-tử) các dương-điện-tử lại ở chung với nhau được mặc dù chúng có số tích-điện bằng nhau và vì thế chắc chắn rằng chúng đây nhau rất mạnh.

Có thể ví hai dương-điện-tử như hai đầu của một lò-xo, bao giờ cũng cách xa nhau và muốn gần nhau thì cần phải có một sức ép lại từ bên ngoài. Vậy về việc những dương-điện-tử trong nhân-tử ở chung với nhau được chúng ta phải dương-nhiên công nhận có một sức từ bên ngoài mạnh hơn sức ép vào. Sức bên ngoài phải mạnh hơn sức bên trong để giữ chúng lại cũng như sức ép lò-xo của tay chúng ta phải lớn hơn sức nó đây ngược lại vậy. Khi ép hai đầu lò-xo lại gần nhau, nếu vì một lý-do

nào tay chúng ta không có sức nữa thì lập tức lo - xo sẽ bắn tung ra rất mạnh. Các dương-điện-tử trong nhân-tử cũng thế, khi sức ép bên ngoài yếu hơn sức ép bên trong thì nhân-tử sẽ nổ tung lên vì các dương-điện-tử sẽ phân-ly nhau một cách rất mạnh-mẽ.

Nói về bom nguyên-tử, có nhiên chúng ta phải nói đến nguyên-tử Uranium.

Như trên chúng ta đã biết thì mặc dù các dương-điện-tử ở chung với nhau trong nhân-tử nhưng thực ra chúng chỉ chực lầm-le có dịp là phân-ly nhau ngay. Biết được nguyên-tắc đó, các khoa-học-gia bèn tìm cách phá vỡ nhân-tử để giải-thoát chúng.

Và muốn phân-tán một nhân-tử nguyên-tử Uranium, người ta dùng phương-pháp phóng-xạ nhọn tạo dựa vào nguyên-tắc phóng-xạ thiên-nhiên, và muốn như thế người ta phải dùng đến những máy tối-tàn để bắn một trung-hòa-tử chạy chầm-chậm (vì theo các nhà khoa-học tốc-độ của trung-hòa-tử càng chậm thì càng dễ trúng hơn) vào nhân-tử nguyên-tử Uranium để đánh phá, nhân-tử sẽ vỡ ra làm hai phần có trọng-lượng gần bằng nhau, bay ngược chiều với một tốc-độ vô cùng lớn-lao và lúc ấy là lúc phát-sinh ra một động-lực rất mạnh.

Trong khi nhân-tử Uranium bị vỡ hai, trung-hòa-tử sẽ thoát ra

làm phóng-xạ mới. Ba trung-hòa-tử này lại bắn vào he nhân-tử gần bên làm chúng vỡ đi và để cho thoát ra chín trung-hòa-tử mới để làm phóng-xạ mới nữa, dùng tiếp tục bắn phá các nhân-tử gần đó, và cứ thế mãi. Chúng ta có thể làm một con toán nhỏ và tính như sau để thấy sự bành-trướng mạnh-mẽ của năng-lực nguyên-tử. Lần thứ nhứt để thoát ra ba trung-hòa-tử, lần thứ nhì $3 \times 3 = 9$, lần thứ ba $9 \times 3 = 27$, lần thứ sáu $213 \times 3 = 639$, lần thứ tám $1.917 \times 3 = 5.751$, lần thứ mười $17.253 \times 3 = 51.759$ v.v... và cứ như thế chỉ trong một phần ngàn của giây đồng hồ cũng đủ cho sự phân tán lớn-lao một khối những nhân-tử của Uranium.

Những điều khảo-sát trên bắt buộc chúng ta phải nhìn-nhận sức mạnh của nguyên-tử.

Các nhà bác-học cho rằng sự đổ vỡ nhân-tử phát minh nguyên-tử-lực là do sự đổ vỡ nhân-tử nguyên-tử plutonium (một đồng-vị nguyên-tố của Uranium nghĩa là người ta dùng Uranium để chế ra plutonium rồi dùng plutonium để chế ra bom nguyên-tử). Chúng ta sẽ hiểu nguyên-tắc chế-tạo ra chất plutonium.

Uranium thiên-nhiên có 3 đồng-vị là U-238, U-235 và U-234. Nếu một nguyên-tử U-235 bị một trung-hòa-tử bắn vào thì nhân-tử của nó sẽ dễ bị vỡ. Trái lại, nhân-tử của chất U-238 có khi hút mất trung-hòa-tử mà không vỡ. Từ chất U-238 người ta có

thì chế ra chất neptunium (mang số 93) do nhà thông-thái Mỹ là Mac-Millan tìm ra vào năm 1940. Nếu neptunium phân-tán thì sẽ sinh ra plutonium.

Chất plutonium (mang số 94) dẽ vỡ và là một nguyên - chất khác với Uranium.

Ngoài chất plutonium cũng có chất U-235 dẽ vỡ, người ta chế nó tách ra khỏi U-238.

Các lý-thuyết về nguyên - tử trên rất đúng. Một bằng cớ cũ thề làm cho chúng ta tin thật là trái bom thí-nghiệm lần đầu tiên ở Alamogordo vào ngày 16/7/1945 (?), trái thứ hai ném tại Quang - Đảo (Hiroshima) đều được chế-tạo bằng chất U-235 và trái thứ ba ném ở Trưởng - Kỳ (Nagasaki) được chế - tạo bằng chất plutonium.

* THẤT VỌNG

Một cô thư-ký khá đẹp giúp việc được gắn một tháng tại một sở-nợ. Một hôm, nhầm ngày thứ 7, ông giám đốc hỏi cô thư-ký :

— Chiều nay cô có rảnh không ?

Mim cười, cô thư-ký vội vàng trả lời :

— Dạ thưa ông, chiều nay em rảnh.

Ông giám đốc nói tiếp :

— Tốt lắm, cô hãy rán đánh máy cho xong xấp tài-liệu này !

HẢI-PHƯƠNG

DANH NGÔN

* Sách vở làm cho chúng ta vui nhiều và chính người đời làm cho chúng ta đau thương khổ ái nhất.

J. JONBERT

* Đạo đức luân-lý là một cái cây, rè ở trên trời mà hoa và trái đưa hương thơm ngào ngạt.

LAMENNAIS

* Thuốc hay đắng miệng nhưng lợi ích cho sự chữa bệnh. Lời nói thẳng thường chướng tai nhưng rất lợi ích cho việc làm.

KHÔNG-TỬ

* Tôi không sợ những người phản đối tôi mà chỉ sợ những người không đồng ý với tôi mà lại hèn nhát đến dối không dám nói ra.

NAPOLÉON

HỒ-KIỀU-PHƯƠNG sưu-tầm



NHŨ'NG THỦY TỒ các nghề thủ công

Việt-Nam

mỗi người một nơi, hành lý mang theo đều mất cả.

Người anh cả sang nước Tùy ; hai em chạy sang nước Tấn. Hai em học được nghề làm vàng, còn anh thi tập việc trong nhà người thợ bạc.

Ba năm sau, Trần Hòa trở về làng, mong rằng được gặp hai em, nhưng hỏi thăm thì ai cũng đều nói có lẽ bị giặc cướp giết mất rồi. Người anh khóc lóc thảm thiết và để tang hai em.

Năm năm trôi đi, một hôm, trong lúc chàng đang ngồi trên ngưỡng cửa, buồn nhớ những việc đã qua, chợt thấy hai người là, khăn gói bước vào, hồi lâu mới nhận ra chính là hai em. Cả ba anh em đều ôm nhau mà khóc, vái tạ ơn trời, phát đã ban cho họ cái vui xum họp.

Họ liền mở một cửa hàng bạc, lấy hiệu là « KIM HOÀN », và dạy thèm cho nhiều người ở trong làng biết nghề nữa.

Nhà vua nghe tin, cho triệu cả ba anh em họ Trần vào triều, và truyền cho làm rất nhiều đồ nữ trang và bảo vật cho Hoàng thất.

Nghề kim hoàn ở nước ta bắt đầu có từ thời ấy.

* Ông Trạng - Nguyễn
PHẠM - ĐÔN, Khâm - sú
Việt - Nam tại Trung
Quốc, là thủy-tồ
NGHỀ DỆT CHIẾU

Người chế ra chiếu cói đầu tiên ở nước ta tên là PHẠM ĐÔN, quê ở làng Thanh Nhàn, huyện Kim Anh, tỉnh Bắc Ninh, sống dưới thời Lê (niên hiệu Thiên Phúc, Tây lịch 981-1006). Ông là người thông minh nổi



tiếng học giỏi, đồ Trạng-Nguyễn, nên đã có lần được cử sang sứ nước Tàu.

Một ngày kia, khi qua làng Ngọc Hồ (thuộc phủ Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây) ông thấy dân làng hầu hết đều làm nghề dệt chiếu cói. Ông nhận ra đó là sinh kế duy nhất của dân làng, vì quanh vùng hoa lợn chỉ có một thứ cói. Ông nghĩ ngay rằng nghề này có thể nuôi sống cho nhiều gia đình ở quê-hương, nên ông lân la xin học nghề. Chỉ trong

ba hôm, ông đã trở nên một người thợ dệt chiếu cói giỏi.

Khi trở về nước, ông tường trình mọi việc với vua, rồi xin từ quan trở về làng.

Về đến quê, ông mất công tìm kiếm mà không chỗ nào thấy bãi cói, khiến ông đến thất vọng. Mãi sau, khi lẩn mò sang vùng duyên hải tỉnh Nam Định, thì may thay, trước mặt ông hiện ra không biết bao nhiêu là bãi đất hoang, bùn lầy nước đong. Trên bãi, cối mọc cao quá đầu người chung quanh lờ thơ vải xóm nhà với một số ít người chuyen nghề đánh cá. Ông lân la đến

xóm dán chài nói chuyện, và sau cùng bảo họ rằng: « Các người có muốn ta dạy cho biết phép biến những sợi cói vô dụng kia thành những nén vàng không? Họ xúm xít quanh ông, và ai nghe nói cũng đều ngạc

nhiên, và yêu cầu ông nói rõ cho họ hiểu. Ông bèn lưu lại ở xóm chài ấy, dạy cho mọi người biết cách lấy cói dệt chiếu.

Làng ấy là làng Hải-Thiện. Dân làng hiểu ngay sự lợi hại của nghề mới, bỏ việc đi đánh cá ngoài khơi, và xúm nhau lại chuyen làm cái nghề mới học. Kể đi cắt cói về phơi khô; người lấy sợi cát lại theo cách thức chỉ bảo của ông Trạng họ Trần. Không bao lâu, cả làng

Hải Thiện trở nên giàu có nổi tiếng nhất vùng.

Khi ông Trần Đôn mất đi, dân làng Hải-Thiện đều nhớ ơn ông, đề tang và làm lễ rất linh đình. Ông được phong làm Lê - Bộ thượng thư, và đến nay dân làng còn hương khói.

* Sư cụ KHÔNG-LỒ thủy-
tồ NGHỀ BÚC ĐỒNG

Theo sách « Bắc Ninh Chí », nước ta biết nghề đúc đồng từ đời Trần Thái Tôn (1226).

Thời ấy ở chùa Phả Lại, huyện Quế Dương, phủ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, có một nhà sư trụ trì, pháp danh là KHÔNG-LỒ đạo học rất cao siêu. Ông nghĩ cách nặn ra những khuôn mẫu bằng đất, rồi lấy đồng vụn đúc nên những đồ tự khí nho nhỏ, hay những kiêng khánh để thờ cúng trong chùa.



Ông lại dạy thêm cho hai chú tiểu là Phạm quốc Tài, n g u ờ i làng Đề Kiều gần

S i ê n

Loai, và Trần Lạc người làng Đông Mai huyện Văn Giang.

Sau, ba thày trô chế ra những nồi đồng lớn, mà xưa nay chỉ làm bằng đất, rồi dần dần lại đúc được cả một quả chuông

lớn, cùng những pho tượng Phật, lư đinh v.v... Dân gian liền bảo nhau học lấy, và chế ra những đồ thiết dụng hàng ngày.

Dù bây giờ nghề đúc đồng đã tiến bộ, người ta vẫn coi hai làng Đề Kiều và Đông Mai là nơi khởi tò ra nghề đúc đồng và tôn đức Kì ông Lồ, và hai học trò của ngài là thủy tồ.

* Ông Khâm - sú PHÙNG
KHẮC - KHOAN, người
đầu tiên đem bắp ngọt
từ bên Tàu về trồng
trên đất Việt-Nam.

Đời Lê Kính Tôn (1600) ông Phùng Khắc Khoan, tức Trạng Bùng được cử sang sứ Tàu.

Trong những ngày sống nơi quê người, đât khách, những lúc nhàn rỗi, ông thường thơ thẩn rong chơi đây đó. Một hôm, đi đến một làng kia, ông trông thấy rất nhiều người thợ đang quay những sợi tơ bằng những cái máy rất tinh xảo để dệt thành tấm lụa rất óng mượt và nồi cát nhỏ. Ông bèn ở lại vùng đó ít lâu để học lấy nghề, và phác ngầm ra trên giấy kiểu máy dệt.

Khi trở về, qua một cánh đồng rộng, ông ngạc nhiên thấy những cây cỏ rất lạ, chưa từng có bao giờ ở nước nhà. Thị ra đó là những cây vừng và bắp ngọt. Ông muốn mua để mang về nước trồng, mà không được, vì

có lệnh cấm không cho mang một thứ hoa quả, cây cối nào ra khỏi nước Tàu.

Đến cửa ải Nam Quan, ông bị khám xét rất cẩn thận, đến hồi bắt ông cởi cả quần áo ra để khám. Ông cũng bắng lòng, nhưng



khi cởi quần áo, đứng sau một bức bình phong, ông đã nhanh giấu được mấy hột ngô và mấy hột vừng vào hậu môn. Khi bọn lính khám xét quần áo của ông, thấy trong túi đựng đầy ngô và vừng, bèn đồ ra hết, nhưng không ngờ được đến mưu mẹo của ông.

Sang đến địa giới nước nhà, ông mới mòc ngô và vừng ra, gói vào giấy cẩn thận. Về đến làng, ông đem tròng, hết sức trống nom săn sóc. Chẳng bao

lâu cây mọc lên xanh tốt, và được trồng lan ra khắp xóm làng, và dần dần khắp nước, thành một món ăn rất bổ ích cho dân ta. Ngày nay, theo lệ cồ người ta không dám cúng lế bằng vừng và ngô, vì họ cho cách « nhập cảng » hai thứ đó của ông Trạng không lấy gì làm tinh khiết

Còn thứ lợt mà ông Trạng học được cách dệt thì chỉ truyền lại cho dân làng thôi. Người làng trở nên giàu có cũng chỉ vì lợt Bùng! và cho đến nay, làng Phùng Xá, huyện Thạch Thất tỉnh Sơn Tây hãy còn đèn thờ ông Phùng Khắc Khoan để tỏ dấu ghi ơn.

* THỦY - TỒ NGHỀ LÀM ĐỒ GỐM : Ông TRƯƠNG-TRỌNG-ÁI

Nghề làm đồ gốm xuất hiện từ đời TRIỆU ĐÀ khởi thủy là một người thợ khách tên **Hoàng Quang Hưng**, gốc tự làng Thẩm Hương theo một quan Thái thú sang ta làm ăn.



Ông ngạc nhiên khi thấy những lọ, hũ của ta thô lỗ xù xì không đẹp mắt. Ông bèn hỏi một vài

người làm thế nào mà chưa được nước ăn để dành lâu. Mọi người đều trả lời là đã có ao làng, cho đến ăn uống, tắm, giặt cũng đều lấy nước ao cá.

Ông ta cười xòa cho là thô lỗ quá, và ông tự giới thiệu mình có thể chế ra được những chum vại to lớn, đẹp đẽ có thể dùng chứa nước ăn được dùng trong hàng tháng.

Hồi ấy, nước ta có một người tên là TRƯƠNG TRỌNG ÁI quán làng Đầu Khê, tổng Kim Độ, huyện Thanh Lâm, tỉnh Hải Dương thấy thế bèn ân cần rước mời ông về nhà để xin ông truyền dạy nghề cho.

Ông vui lòng nhận lời. Về đến nhà, ông sai đáp một cái lò thật lớn ở giữa vườn, rồi nhào đất, lọc đất, làm khung gỗ, bàn đạp,

chân quay... Sau ba tháng đã cho được vào lò nung mấy chục chum vại, kết quả rất tốt đẹp.

Ông Trương Trọng Ái hết sức mừng rỡ, và cảm ơn người Thầy Tàu, đưa tặng 20 nén vàng.

Từ đó ông Ái chỉ chuyên nghề làm đồ gốm, không mấy chốc trở nên đại cự phú. Khi ông mất đi, các con lại nối nghiệp, chẳng bao lâu, khắp làng đã đầy những lò gốm.

Sau này, con cháu của Trương Trọng Ái đem nghề làm đồ gốm sang làng Thủ Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh, khiến cho làng này từ đấy trở nên phồn thịnh.

Ở làng Thủ Hà hiện nay hãy còn hai ngôi đền thờ **Hoàng Quang Hưng** và **Trương Trọng Ái**.

(Còn nữa)

* CẠT - PỐT - TAN.

Sau khi giảng qua các danh nhân Pháp của thế-kỷ thứ 17, thầy liền gọi :

— Mân, trò hãy kể cho tôi hai Văn-hào lỗi lạc của Pháp ở thế-kỷ 17.

Vì « bận » nói chuyện nên trả lời chẳng được, bỗng nghe một trò nhắc : « DESCARTES — PASCAL »

Mân lanh lẹ đáp : « Thưa Cạt-pốt-tan ạ ! »

Giáo sư : ? ? ?

* SÚT BÁNH XE.

Sau chuyện « Trung-du » vè có vài bạn đến thăm, Thiên bèn ba hoa :

— Các anh biết không? .. Trong lúc chuyến xe đang ngon tròn trên con đường đèo bồng tôi giật mình vì một bánh xe của tôi sút ra và văng tuốt xuống hố...

— Thế thì chết mất còn gì?

— Nhưng khi tôi coi lại, thì là bánh « xơ cua »!

TÔ-KIỀU-PHƯƠNG

Sầu Lưu- Chí



Màn chiều thả xuống Cao-Nguyên,
Sương mờ rơi phủ một miền núi non.
Hoàng-hôn khai mảnh tâm buồn,
Mây đi trăng ngả gợi hồn cổ hương.
Vi-vu gió gọi thê-lương,
Xót thân nhặt lẻ tha-phương lạc loài.
Chuông chùa xa vắng tiếng khơi.
Kiếp sầu lữ thứ, sầu ơi là sầu !
Cõi lòng ai chất thương đau !
Bấy lâu hoen ô hạt chau khán hồng.
Chiều nay ngồi tựa bên song,
Lung lơ giọng hát thả giòng tâm-tư.
Hỏi lòng sao tĩnh lại mơ !
Mơ trong mộng đẹp, bấy giờ còn đâu ?
Bao giờ voi được u-sầu,
Đè tình non nước, đượm màu nước non.
Sầu dâng, dâng ngập lòng son,
Cô liêu là kiếp hãi còn vấn-vương.
Cõi sầu sầu tự muôn phương
Chén sầu rót mãi, thêm hương vị sầu.

Nhật-Thủy



★ NGUYỄN HIẾN LÊ dịch ★

G. K. Chesterton là một danh sĩ hiện đại của Anh, sinh ở Luân-Đôn năm 1874 và mất năm 1936. Ông viết nhiều loại: tiểu thuyết, tiểu sử, cáo luận, phê bình, và thỉnh thoảng làm thơ. Ngọn bút phê bình của ông rất sắc bén; lý luận của ông vừa tài tình vừa chất-chẽ, đôi khi có vẻ ngược đời. Những tác-phẩm chính của ông là: Dickens, The Victorian Age in Literature (tiểu sử, phê bình); The Napoleon of Notting Hill, The Innocence of Father Brown (tiểu thuyết); All things considered (Cáo luận); Poems (thơ).

Đi dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu một tùy-bút ngắn của ông để độc-giả thưởng thức giọng văn hóm hỉnh cùng những tư-tưởng ngược đời mà sâu sắc của ông.



Ôi bức tức gần như phát điên khi hay tin rằng chau thành Luân-Đôn bị ngập trong lúc tôi vắng mặt, nằm suông ở một nơi nhà quê. Tôi biết chắc khu Battersea của tôi được các ngọn nước đồ đốn rất nhiều. Tôi cần phải thura ngay rằng khi chưa ngập thì khu Battersea cũng là một nơi đẹp

nhất trong châu thành rồi. Bây giờ lại thêm cái đẹp rực rỡ của làn nước mênh mông thì quả thực là không còn phong cảnh nào sánh kịp. Battersea lúc này khác gì Venice. Chiếc ghe chở thịt của nhà hàng thịt chắc tiến trong những đường hẻm窄巷 nróc gợn bạc, một cách êm đềm lả lùng, y như những tam bản ở Venice. Người bán rau chở cải lại góc đường Latchmere chắc là nghiêng mình trên mái cheo một cách mềm mại vô song như các anh cheo đò ở Venice. Không có gì nên thơ hoàn toàn bằng một hải đảo, mà khi một khu đất bị ngập thì nó thành một quần đảo.

Một vài người cho rằng nhìn nước hoặc lửa một cách lẳng-mạn như vậy, có phần không thiết thực. Nhưng xét kỹ thì nhìn các sự bất tiện một cách lẳng-mạn, vẫn hoàn toàn thiết thực như mọi lối nhận xét khác. Người yêu đời cho một sự bất tiện là một cơ hội để vui thích, cũng có lý như nhà viết báo gắt gỏng, cho đó là một cơ để càu nhau, mà có phần lại nhiều tinh cảm hơn nhà viết báo nữa. Những nỗi khổ như bị xử tử ở pháp trường hay bị nhức răng mới là những nỗi khổ xác thực. Người ta phải ráng chịu nó, chứ không thể cho nó là vui được. Nhưng xét ra thì có phải ai ai cũng nhức răng đâu; mà bị xử tử thì lâu lắm trong bọn chúng ta mới có một người. Còn hầu hết những điều bất tiện nó làm cho đàn ông thì chửi rủa, đàn bà thì

rên la, thực ra đều do tinh cảm hoặc tưởng-tượng cẩu, nghĩa là hoàn toàn do óc của ta. Ví dụ ta thường thấy các ông các bà phàn nán phải đi bách bộ ở sân ga, hoặc phải đứng đợi ở bến xe. Nhưng bạn có bao giờ thấy một đứa nhỏ phàn nán như vậy không? Đối với nó, ở trong ga xe lửa là được ở trong một cái động tiên đầy bí mật, hoặc ở trong một lâu đài đầy thú nên thơ. Nó cho ánh đèn đỏ và đèn xanh để làm dấu hiệu chẳng khác chi một mặt trời hoặc mặt trăng mới. Và khi cái cây ngang ở cột đèn hốt nhiên hạ xuống để ra hiệu, thì nó tưởng như một ông vua cao lớn hạ cái gậy xuống để ra lệnh cho một đoàn xe rit lên và khởi hành. Chính tôi cũng giống trẻ em về diêm đó. . . . Những giờ vui nhất của tôi là ở trạm xe Clapham. Lúc này, chắc chô đó cũng ở dưới nước rồi. Đã nhiều lần ở trạm xe ấy, tôi chăm chú nhìn mọi vật, như bị thôi miên, đến nỗi giá nước có dựng lên đến bụng, tôi cũng không hay. Nhưng, như trên kia tôi đã nói, chúng ta xét những việc bất tiện như vậy đều theo tinh cảm của ta hết. Bạn có thể áp dụng lời của tôi vào mọi điều mà ai ai cũng cho là bất tiện, có hại cho đời sống.

Chẳng hạn, người nào cũng cho rằng phải bắt đuỗi cái nón của mình là một điều chẳng vui chút nào cả. Tại sao đối với những người có thứ tự và tu hành thì như vậy lại là khó chịu? Chạy

đâu phải là một việc khó chịu? Cũng không phải vì chạy rồi hóa mệt, mà người ta khó chịu. Thì cũng những người đó, khi đi săn hoặc tập thể thao, còn chạy nhanh hơn vậy nhiều chứ! Họ đã nhiều lần chạy đuổi một trái banh bằng da chẳng đẹp đẽ gì, mà sao lại hăng hái hơn là chạy đuổi một cái nón đẹp bằng tơ? Người ta cho rằng chạy theo cái nón của mình là mất thể diện, nghĩa là lố bịch, là làm trò cười. Kể ra, chạy theo cái nón cũng buồn cười thật, nhưng hầu hết những việc người ta làm đều buồn cười cả, như việc ăn chặng hạn. Mà những việc tức cười nhất lại chính là những việc đáng làm nhất, như là việc trai gái yêu nhau. Một người đuổi theo cái nón có gì đáng tức cười bằng một ông chồng đuổi theo bà vợ đâu?

Nếu người ta cho đuổi theo cái nón là một việc rất tự-nhiên thì người ta có thể chạy bắt nó một cách rất hăng hái, dũng mãnh và vui-vẻ vô cùng nữa. Người ta có thể tự coi mình là một thợ săn vui vẻ đuổi một dã thú, vì chắc chắn không có một con vật nào hoang dã hơn là cái nón. Tôi gần muôn tin rằng sau này, sự đi săn nón trong những ngày gió lớn sẽ là một lối thể-thao của hạng thượng lưu. Một buổi sáng có gió, các ông các bà sê hội họp trên một khu đất cao, rồi một nhà chuyên môn sẽ cho họ biết đã liệng một cái nón ở trong một bụi rậm nào đó. Có

lẽ người ta sẽ dùng một tiếng nhà nghề gì khác để chỉ các bụi rậm. Bạn nên nhận rằng trong lối chơi ấy, thể thao và nhân đạo được hòa hợp một cách hoàn toàn nhất, vì người đi săn thấy mình đã không làm cho một vật gì phải đau khổ, mà lại còn làm cho khán giả vui thích nữa, một nỗi vui lâu bền, rộn-ràng. Lần trước, khi tôi thấy một ông già sang trọng đuổi bắt cái nón của ông ta trong một công viên lớn, tôi bảo ông ta rằng một tấm lòng tốt như ông, tất phải khoan khoái lắm, vì mỗi cử chỉ, mỗi dáng điệu của ông đã làm cho những người xúm lại coi được một nỗi vui rất hồn nhiên.

Nguyên tắc tôi nói đó cũng có thể áp dụng vào mọi điều khó chịu ở trong nhà. Một người sang trọng thường tưởng tượng rồi thấy mình rất bức bối khi phải vớt một con ruồi ở trong ly sữa hoặc một cái mảnh nút bắt ở trong ly rượu. Nhưng nếu người đó nghĩ đến lòng kiên nhẫn của một ngư phủ ngồi bên một cái ao tù thì tất sẽ thấy tâm hồn mình vui-vẻ và thư-thái. Tôi biết nhiều người đầu óc tân tiến lắm chứ mà đem trời đất thánh thần ra rửa chỉ vì gặp một sự bức bối nào đó, chẳng hạn khi thấy chiếc ngăn kéo mắc kẹt kéo ra không nổi. Nhất là một ông bạn của tôi cho sự đó là tức lòn ruột lên được. Lần nào cái ngăn kéo của ông mắc kẹt thì ông cũng rửa « Trèng đéc ơi! » Thực là có vần có vẻ. Tôi chỉ cho ông

ta rằng sự khó chịu đó thực ra chỉ là chủ quan và tượng đối : ta thấy nó khó chịu vì ta cho rằng ngăn kéo thì phải luôn luôn mở ra được dễ dàng.

Tôi khuyên : « Nếu anh thử tưởng tượng là đương giằng co với một kẻ thù mạnh-mẽ nó áp bức anh, thì anh sẽ thấy hăng hái tranh đấu lên chứ không khó chịu nữa. Anh tưởng tượng rằng anh đương kéo lên cạn một chiếc tam bản, hay kéo một người bạn trượt chân té xuống một cái hang ở núi Alpes lên. Hoặc anh tưởng tượng anh là một đứa nhỏ đương thi kéo dây giữa hai phe Pháp và Anh ». Khuyên xong rồi, tôi bỗng mặc ông ta, và tôi chắc rằng lời khuyên của tôi rất hiệu quả. Tôi chắc rằng mỗi ngày, ông ta nắm quả nấm ở ngăn kéo, mặt đỏ bừng, mắt sáng rõ, hăng hái phấn đấu, la hét để tự khuyễn khích và tưởng chừng như ở chung quanh có tiếng vỗ tay hoan hô dậy trời.

SƠ BẢN CHẾT.

Ở Cần-Thơ, vào một buổi trưa hè nắng gắt, gần bờ sông. Tuấn kêu Long :

— Coi chừng ! Mày không biết lội, đừng lên thuyền kiểu ấy, nguy hiểm lắm ! Nếu mày té xuống nước thì sao ?

Long cười :

— Mày khỏi cần lo. Cảm ơn mày nhiều !

Tuấn nói tiếp :

— Nếu té, mày có thể bị chết chìm.

Long quả quyết :

— Chuyện ấy không khi nào có. Tao hiểu cách lên thuyền quá mà mày !

Tuấn chán-nản nói :

— Thái được rồi ! Mày hãy trao cho tao cái đồng hồ và sợi giây chuyền của mày đi. Lở mày có chết chìm, thì tao giữ làm vật kỷ-niệm !

Cho nên tôi nghĩ rằng dù chả thành Luân Đôn có bị ngập thì cũng có thể là một sự vui nên thơ. Nghĩ như vậy không phải là hoàn toàn tưởng tượng hoặc khó tin đâu. Thực ra thì lụt chẳng qua chỉ bất tiện một chút thôi, mà như tôi đã nói, sự bất tiện chỉ là một phương diện, phương diện đó là một phương diện ngẫu nhiên, nghèo tưởng tượng của một tình thế cực nên thơ. Một sự bất tiện, cho nó là một sự tự nhiên vô hại thì nó là một sự tình cờ. Một sự tình cờ, cho nó là có hại, thì nó là một sự bất tiện. Làn nước bao bọc các nhà và tiệm ở Luân-Đôn, nếu có làm hư hại đôi chút thì cũng làm tăng cái đẹp mê người, lạ lùng, cổ hữu của các nhà và tiệm đó. Một giáo-sĩ đạo Da-Tô ở La-Mã đã nói : « Rượu dùng với cái gì cũng tốt, chỉ trừ với nước ». Theo nguyên tắc đó, ta cũng có thể nói : « Nước đối với cái gì cũng tốt, chỉ trừ với rượu ».



(Tiếp theo P. T. số 4)



È SAU, hai cha d'Adran và J. L. Taberd chỉnh-đốn lại lối viết. Ông J. L. Taberd có xuất bản tại Serampore (Ấn-Độ) hai bộ tự-vị *Dictionnaire Annamitico. Latinum* và *Dictionnaire Latino Annamiticum*, lối chữ ấy thông-dụng đến bây giờ. Mấy tự-vị của các ông J. L. Taberd, J. Simon Theurel (Ninh - Phú 1897); Génibrel (1898) *Paulus Huỳnh Tịnh Của* (1895-1896), P. Trương-Vĩnh-Ký (1900), dùng để hiểu nghĩa mỗi tiếng, chó chảng giúp ích nhiều về phương-diện ngữ-học, như quyển tự-vị của cố De Rhodes.

Đến thế-kỷ XIX, nhơn khảo cứu các dân-tộc Đông Nam Á, các học-giả Tây-Phương mới nhận ra sự quan-hệ thân-tộc xa gần của các loại-ngữ miền này, và bàn-cãi về nguồn gốc tiếng Việt, J. R. Logan (1850) nhận thấy tiếng Việt có thân-tộc với tiếng Môn; Keane (1880) đánh đổ thuyết ấy, cho rằng tiếng Môn không có âm-diệu bằng-trầm như tiếng Việt. Song Forbes (1881), Kahn (1883), Himly (1886) lại đồng ý thiên tiếng Việt về loại tiếng Pégouan hoặc tiếng Môn - Mên. Abel Des Michels (1887) không nhìn - nhận rằng tiếng Việt chuyền-lai từ tiếng Trung-Hoa, nó chỉ mượn danh từ Hán-Việt mà thôi. Thiếu-tưởng FREI, táo-bạo hơn, cho tiếng Việt là « mẹ của một số tiếng nói » dẫn giải trong hai quyển *L'Annamite, mère des langues* (1892), *Annamites et Extrême-Occidentaux. — Recherches sur les origines des langues* (1894). Henri Maspéro thời cho tiếng Việt thuộc tiếng Thái; cố Sauvignet, trái lại, cho thuộc về tiếng Áo-Độ Mã-Lai. Ông Przy-

Juski sắp tiếng Việt vào loại tiếng Úc-Á (langue austroasiatique). Nhiều thuyết khác nhau, chưa quyết định được; điều chắc chắn là tiếng Việt ngày nay là « kết quả của sự hỗn hợp trại lẫn của nhiều thứ tiếng khác nhau. »

Trường Bác - Cố Viễn - Đông thành lập năm 1900 xúc tiến việc Khảo-cứu ngôn-ngữ, phon-tuc, văn-hóa và lịch-sử của các dân-tộc ở bán - đảo Đông-Dương. Tiếng Việt được các nhà Đông-phương ngữ-học khảo-cứu có phuong-phap hơn, nhờ tài-liệu thâu-thập tại chỗ, như các học-giả Chéon (cours d'annamite), Léopold Cadière (Phonétique annamite). — *Dialecte du Haut-Annam* (1902); *Dialecte du Bas-Annam* (1911); *Monographie de la semi-voyelle labiale en annamite et en sino-annamite* (BEFEO 1908—1910), Henri Masspero (những sách đã kề trên về sự khảo-cứu tiếng Trung-Hoa), Souvignet (*Les origines de la langue annamite*), Dubois (*Quốc-ngữ et mécanisme des sons de la langue annamite*). — *Etude phonétique* (1904), A.G. Haudricourt (*Initiation à la linguistique*). Hai học-giả trú - danh Việt-Nam, ông P. Trương Vĩnh Ký (tác-phẩm về ngữ-học không thấy xuất-bản) và ông Nguyễn-văn-Tổ (*L'argot annamite de Hanoi*), cũng có khảo về tiếng Việt, nhưng một cách lè-lè rời-rac-cuộc. Các khảo-cứu viết bằng Pháp-ngữ vẫn tiếp-tục. Gần đây, đáng để ý có quyển *Précis de langue vietnamienne* (1948) của P. Francastel, quyển *Le parler vietnamien*. —

Sa structure phonologique et morphologique fonctionnelle (1948) của Cha Lê-văn-Lý. André-G. Haudricourt. — *Les origines des tons en vietnamien* (Journal asiatique année 1954, fasc 1. pp 69-82).

Học-giả Việt-Nam cũng có giao-tâm khảo - cứu, nhưng phần nhiều viết những bài báo lè-lè hoặc những sách về văn-phẩm, tài-liệu phần nhiều mượn của những sách Pháp.

Những sách chuyên về ngữ-học rất ít, có quyển *Học tiếng Nam* (1938) của ông Trần-Cánh-Hảo, quyển *Ca-dao toán-học* (1950) của ông Đào-trọng-Đủ, quyển *Chữ và Văn Việt khoa-học* (1950) và bài *Ngôn- ngữ-học* (tập Kỷ-yếu Hội Khuyến-Học, 1953) của ông Nguyễn-Bạt-Tụy.

Đồng thời, chữ Quốc- ngữ cũng được nhiều học-giả đề-nghị cải-cách cho giản-tiện trong việc ấn-lát và đánh điện-tín.

Khoa ngữ-học Việt-Nam ngày nay được giảng-day tại Trường Đại-học Văn-Khoa Sài-gòn, và hồi tháng chín 1956. Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục có triệu-tập một *Hội-Nghị thống-nhất ngôn- ngữ*. Ấy là triệu-chứng đáng mừng cho văn-khoa nước-nhà.

Tiếng Việt dưới chánh-thể Việt-Nam Cộng-Hòa là thừa- ngữ chánh-thúc, một phuong tiện hiệu-quả nhất trong sự phát triển văn-hóa Việt-Nam thi sự khảo-cứu tiếng Việt càng cần-thiết để đề-cao tinh-thần dân-tộc về phuong-diện ngôn- ngữ văn-tự, để tiếng nói, chữ viết được diễn-chép và nhất-trí.



Tùy bút của Cô BẠCH-YẾN



Ô xưởng - ngôn - viễn
vừa đọc xong kết
quả của lô số trúng
độc-đắc xong, tôi
vội ngã mình lên
chiếc ghế cạnh bàn
tôi. Bao nhiêu hy-vọng của tôi khi
mua hai tấm vé số vừa rồi thế là
đã tiêu tan theo gió ! Tiếng hát
của nhạc-sĩ Trần văn-Trạch lại cất
lên bên tai tôi: « ... Kiến - thiết
Quốc-Gia giúp đồng bào ta, mua
lấy cái nhà giàu sang mấy hồi... »
Tôi thấy bực mình đến tắt vội máy
phát thanh đi. Giàu sang đâu
chưa thấy mà đã thấy mất 20\$ để
mua 2 tấm vé số rồi ! Đã trật mãi
nhưng mỗi kỳ ra số tôi lại
thích mua. Có lẽ mọi người cũng
như tôi đều thích mua vé số
chẳng ? Vì ai mua vé số cũng có
ý nghĩ rằng chỉ trong chốc lát
may ra sẽ trở thành triệu phú !
Chỉ bỏ ra 10\$ thôi để mua một
cái hy-vọng lớn lao, thì thử hỏi ai
lại không thích chứ ! Nói thế
không phải chê người Việt-Nam
minh ham làm giàu mới đua nhau

mua vé số. Lịch-sử xồ số đã bắt
đầu có giữa thế-kỷ XVII kia lận
mà ! Chính nước Ý đã bày ra cuộc
chơi này trước nhứt, và dần dần
lan cả Âu Châu qua Á Đông, rồi
sang Việt-Nam, chẳng khác nào
dịch « Hu-la-húp » hiện nay đang
bành-trướng mạnh mẽ vậy. Cuộc
xồ-số đầu tiên có từ năm 1658,
do nhà Ngân-hàng Ý tên là Lorenza Tonti
đề nghị với Thượng-Thư Mazarin mở một cuộc chơi
hụi theo kiểu xồ-số, do đó người
Pháp có chữ Tontine là chơi hụi
(lấy tên của Lorenza Tonti). *

Năm 1661 vua Louis XIV có
tò chúc một cuộc xồ số để lấy
tiền bỏ vào quỹ Quốc Gia, khi
nghe kết quả thì lô độc-đắc lại
về tay bà Scudéry, tình-nhân
của vua ! Lại một lần bà tình-nhân
thứ hai của vua là Bà De Montespan
mở cuộc xồ-số riêng, giá
mỗi vé là một đồng louis, không
đè chính nhà vua lại trúng độc-
đắc. Dư-luận rất xôn - xao cho
rằng triều đình bày ra các cuộc
xồ số ấy để lừa gạt dân-chúng.

Nữ sĩ De Sévigné liền rêu-rao là
cuộc xô số ăn gian.

Vua Louis XIV thấy vậy mới: Tẩy sổ tiền trúng số của ông mà cho vào hội phước-thiện để khỏi mang tiếng. Mùa đông năm 1709 trời rét ghê gớm, dân chúng Pháp bị chết rét hàng ngàn người nằm la liệt các đường phố. Nhà vua bèn tổ chức ra cuộc xô số để lấy tiền chôn người chết và giúp đỡ các người nghèo có đủ phương tiện để mua y phục mặc. Hiện nay nhiều nhà thờ lớn của Pháp, Anh, Đức, Ý thành lập từ thế kỷ thứ 17 cũng đều do tiền xô số mà ra cả. Năm 1793 Chánh-phủ cách mạng Pháp cấm xô số, nhưng vì ngân quỹ hết tiền, chính-phủ cách-mạng lại phải mở cuộc xô số, mỗi tháng 3 kỳ, nhờ đó mới có tiền để mua khí-giới đánh giặc với các nước quân-chủ Âu Châu. Hoàng Đế Napoléon lên ngôi, ngân quỹ không được dồi dào nên ngoài tổ chức các cuộc xô số để lấy tiền đai cho dân chúng nhau nhẹt say sưa. Do đó thi-sĩ Despréaux làm một bài thơ ca hát lưu truyền khắp nước Pháp:

Vive, vive Napoléon !
Qui nous bailler
De la volaille !
Du pain, du vin à foison :
Vive, vive Napoléon !
v...v...

Xin tạm dịch:

Nă-pha-luân muôn năm, muôn
năm !
Ngài cho mình ăn thả dảng,
Vịt, ngỗng, gà đầy bàn !

Rượu, bánh, trái đầy mâm !
Nă-pha-luân muôn năm, muôn
năm !
v...v...

Sau Napoléon bị truất ngôi, dòng họ Bourbons lên tái vị, vua Louis XVIII cũng bắt chước mở xô số rầm-rộ để có tiền thết đãi dân chúng, lại một dịp cho một vài ca sĩ lâm bài hát theo kiều trên đê... ca-tụng xô số và nhà Vua cho ăn nhậu !

Văn-sĩ trú danh Alexandre Dumas fils gặp lúc túng tiền quá liền viết một tập sách con-con đề tựa là « Lịch-sử xô số từ đầu đến cuối », giá mỗi quyển là 1 bạc, ông cho đem bán trong một dịp xô số đang thịnh hành, thâu được khá nhiều tiền. Nhờ đó, nhà văn trả được một ít nợ, còn bao nhiêu thì sắm nữ trang cho người yêu. Nhưng ông xài tiền thế nào không biết, đè rồi lại mắc nợ nhiều hơn xưa ! Bọn ông là văn-sĩ Joseph de Maistre tức cười về vụ ấy có viết: *Les biens et les maux sont une loterie !* (Chuyện may và chuyện rủi đều là cuộc xô số) !

Hiện nay, bên Paris chúng ta còn trông thấy điện Panthéon nguy nga, đồ sộ, trên mặt tiền có khắc 6 chữ lớn: « Aux Grands Hommes, la Patrie reconnaissante » (Tổ Quốc biết ơn các bậc vĩ nhân) dùng để thờ các bậc anh hùng của Pháp, cũng là đền xô số mà xây dựng vào năm 1764. Mỗi vé số này lúc đầu chỉ bán có hai cắc, sau vì quá đắt

nên tăng lên 4 xu mỗi vé. Bên nước Việt-Nam ta cũng vì bán quá chạy nên lại có nạn đầu cơ, bởi thế nên mỗi khi muôn mua vé số tôi lại phải đi tìm khắp Saigon may ra mới mua được vài vé. Mãi đến hôm nay là ngày nghe kết quả đem ra dò thì bị trật mất hai số. Nếu không thì tôi đã trúng độc đắc rồi.

Lúc vừa mua hai tấm vé số tôi cũng đã xây đắp bao nhiêu lâu dài trong mộng. Nếu may mắn được « Thần tài » đến viếng, lô độc đắc về tay tôi, thì, ôi thôi ! sung sướng biết chừng nào ! Khi ấy, bỗng nhiên tôi sẽ trở thành một nhà triệu phú mà ai ai cũng đều ước mong. Bao nhiêu người

sẽ kính trọng tôi, quý-lụy bên tôi vì tôi biết rằng ở trên xã-hội này rất nhiều người chỉ biết trọng đồng tiền, vì tiền mà con người ta giết hại lẫn nhau, xâu-xé lân nhau, xem thường nhân-nghĩa, danh-dự, một khi sức-mạnh của Kim-Tiền làm mờ ám lương-tâm. Nếu hôm nay tôi được may mắn trúng độc-đắc, may-mắn hay rủi-ro, biết đâu một ngày kia kè-cướp sẽ đến viếng tôi mà không « báo tin » cho tôi biết trước ! Nhưng thôi, ca-sĩ Trần-văn Trạch đã rêu-rao « Mua Số Quốc Gia giúp đồng bào ta » ! thế nên tôi không thấy buồn nôn. Nhưng tôi cũng viết nên bài này để an ủi những tấm vé số vô duyên !

* BỮA ĐÓ CÓ TÔI Ạ !

Quan Tòa hỏi nhân chứng: Có phải tên Giáp này đến đó dến nhà ông Ất lấy trộm không ?

Nhân chứng: Bầm đúng như vậy, chính nó là 1 thằng ăn trộm.

Quan Tòa: Sao anh biết đúng như vậy ?

Nhân chứng: Dạ bầm... đêm đó có cả tôi cũng đi ăn trộm vớ nó à !

* DANH-NGÔN

Ngày nào anh còn phong lưu sung-sướng anh còn đông bạn-bè, nhưng ngày nào cục-khổ, anh sẽ tro-trọi quạnh-hiu.

(*Donec eris felix multos numerabis amicos, tempora fuerint nubila, solus eris...*)

OVIDE (Thi-sĩ La-Tinh) trước Thiên-Chúa.

Bản-cứu náo thị vô nhơn vấn
Phú tại thâm sơn hữu khách làm.

(Danh-ngôn Tàu)

(Nghèo ở nơi thành thị đông-đúc, chẳng ai hỏi han,
Giàu ở chốn núi sâu, có khách tìm đến)



(Hình I)



Ý trước các bạn đã tập phần đầu của bài tập mềm dẽo thân thể. Sau 15 hôm tập, tôi chắc các bạn cũng đã thông thạo lắm rồi. Giờ đây chúng ta hãy lập sang phần chót. Phần này hơi khó, tôi mong rằng các bạn sẽ cố gắng và can đảm hơn.



(Hình II)

Năm sấp, hai tay và hai chân chống cho người không đụng đất. Hai đầu gối thay phiên đưa lên đụng ngực. (Xem hình II)



(Tiếp theo P.T. số 3)

Đứng thẳng, hai tay đưa lên khỏi đầu, hai chân dang ra xa. Ngồi xuống, chân trái thẳng, chân mặt xếp lại (xem hình I). Nghiêng nửa thân sang bên trái, Đứng lên trở về chỗ cũ; tiếp tục tập nhưng chân mặt lại thẳng và chân trái xếp lại, nghiêng người sang bên mặt.

Chú ý: Nửa thân trên lúc nào cũng giữ thật thẳng.

PHỤ - NỮ THỂ DỤC

CÔ TUYẾT NGA

Chú ý: Trong lúc tập, toàn thân phải thật thẳng, lưng không được cong.



(Hình III)

Đứng, hai đầu gối vùm lại, hai tay đưa thẳng lên cao.

Sụm chân xuống vừa hạ hai tay xuống cạnh sườn. (Xem hình III).

Chú ý: Thân lúc nào cũng thẳng; hai đầu gối lúc nào cũng vùm lại.



(Hình IV)

Đứng, hai chân thay phiên quay thành một vòng càng lớn và càng cao càng tốt. (Xem hình IV).

Chú ý: Thân và chân lúc nào cũng vẫn thẳng.



(Hình V)

Chân mặt tréo sang trái đoạn đưa mạnh sang mặt, càng cao càng tốt. Chân lúc nào cũng vẫn thẳng. (Xem hình V).



(Hình VI)

Qui gối một chân, chân kia thẳng sang một bên (xem hình VI). Đưa chân thẳng lên cao và hạ xuống. Đến khi mỏi thi đổi chân. Thân lúc nào cũng vẫn thẳng.



(Hình VII)

Nằm sấp (xem hình VII), hai chân thay phiên đưa ngược lên cao (càng cao càng tốt). Người lúc nào cũng giữ thẳng.



(Hình VIII)

Đứng chân trước chân sau, hai tay đưa lên khỏi đầu.

Xếp chân trước lại vừa đánh mạnh 2 tay ra sau; ưỡn bụng tới trước và chân sau vẫn giữ thẳng. (Xem hình VIII).

Trở về chỗ cũ, xoay người lại và tiếp tục đổi chân tập.



(Hình IX)

Đứng chân trước chân sau, 2 bàn tay để sau ót. (Xem hình IX)

Xếp chân trước lại vừa úp người tới trước đoạn ngửa người ra sau.

Trở về chỗ cũ và đổi chân để tiếp tục tập. (còn nữa)

* MIAO-MIAO...

Bà De Saint-Palais, chủ-tịch phòng Triển-lãm Mèo vừa mở tại Paris, có tuyên bố : « Một con mèo thông-minh vừa-vừa cũng có thể hiểu được, 700 tiếng của người ta nói ».

CHUYỆN NGẮN PHÒ-THÔNG



CON MÈO

của HOÀNG THẮNG

tam thể nằm cọ má vào tay một bà già đạo mạo ngồi trên sập gu. Con mèo đẹp làm sao ! Đôi mắt của nó xanh biếc như lá chuối non và trong như thủy tinh vậy. Những đốm lòng đen, vàng loang lổ trên màu trắng như bông gòn. Tý đứng ngắn ra nhìn không chớp mắt. Con mèo đã đẹp lại được chiều chuộng. Cứ mỗi lần bà già vuốt nhẹ tay trên lưng, nó lại lim dim đôi mắt rồi kêu meo meo có vẻ thích thú.

— Miu con đòi rồi ư ?
Thế là người ở lại mang lên cho Miu một con cá nục rim khô, nấm lạnh lèo trên chiếc đĩa trắng viền chỉ xanh.

Gióng nói của bà già lại êu yếm:
— Miu ăn nữa không con.

Thế là con mèo lại lim dim đôi mắt, chiếc lưỡi màu hồng hồng liếm nhanh quanh mép rồi mê đầu vào lòng bà già, rên gừ gừ như người bị lén cơn hen.

... Tý lầm bầm trong miệng : « Con mèo được ăn sang quá, hơn cả thức ăn nhà mình. »

Một ý trỏng hần học muỗn
trả thù được nở nhanh trong óc
Tý — có lẽ vì ghen —. Và nhanh
nốt miếng cơn, Tý phác vội
chương trình hành động. Nó sẽ
tim một cái túi vải dày rồi chờ
cơ hội con mèo chạy ra đường
là nó sẽ chụp luôn mang về nhà.

*

— À mày không ăn hả ?

Tý giận dữ ẩn đầu con mèo
vào trong chiếc bát mè lỏng
chỗng nước rau và cơm nguội :
Con mèo run lên bần bật, lỏng
nó dính nhôp và bần thiểu, chiếc
đuôi ngó ngoáy trên nền đất ẩm.

Đã ba hôm nay Tý bắt tên tù
của mình ăn khổ sở nhưng con
vật nhất định tuyệt thực làm reo.
Bực mình Tý muốn hé tay vào tai
con mèo để bảo cho nó hiểu
rằng không phải ai cũng giàu
có như bà già chủ cũ của nó để
mua những con cá ngon lành
đặt trên chiếc đĩa trắng đẹp đẽ
để cho nó ăn.

— Thôi được, thật là mày làm
khổ tao, đồ con vật nhà giàu.

... Bà chủ căn nhà hai tầng
đang ngồi ủ rủ trên sập gu chợt
giật mình khi nhìn thấy một
đứa bé con nhón nhác bước vào
nhà, nới tay xách một chiếc túi
vải dày nặng chõ.

Đứa nhỏ rụt rè nói :

— Tôi mang đến trả bà con mèo.

« Con mèo », bà già thót kêu
lên một tiếng reo mừng. Bà rối
rit bảo cậu bé :

— Vào đây con, quý hóa quâ.
Thật ta có ý đãng bảo tim kiêm
cũng hay. Con đãng được ta
thưởng tiền.

Mãi thò tay vào trong túi vải
để lôi con mèo ra, bà đã không
nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của
Tý và bà cũng không biết Tý
đang nghĩ « Được thưởng ? Minh
bắt mèo của bà ấy mà cũng được
thưởng ư ? »

Chợt bà già kêu lên :

— Trời ! Miu sao con gầy và
bần thiểu thế ? Quay vào trong
kêu người nhà lấy bánh cho Tý
ăn, bà móc túi lấy tiền đưa cho
nó :

— Đày con cầm lấy tiền mà
tiêu. Nhờ mang về gửi mẹ con
giữ cho không lại rơi mắt. Con
đáng mến lắm.

Nhin nám giấy bạc Tý run lên.
500 đồng. Nhiều quá ! Nó nghĩ
đến bộ mặt tui tĩnh của mẹ
nó khi nó đưa tiền về. Mẹ nó sẽ
mua vải may quần áo cho nó và
mua cả đôi giày nữa. Phải rồi,
đôi giày mới mà nó đã hằng mong
ước từ lâu.

Chợt con mèo nhảy lên lòng
nó ngồi, do chân quào quào
chiếc bánh nó đang cầm ở tay
như muốn chiếm đoạt. Chợt nhớ
ra bà già vội hỏi :

— À, con bắt được Miu của ta
ở đâu thế ?

Tý cúi nhìn con Mèo, con vật
cũng ngược đôi hòn bi ve xanh
trong suốt lên nhìn nó, rồi rụi
đầu vào tay nó. Con mèo không
hè thù bắn kẽ đà giam minh,

cũng như cho mình ăn uống khồ
sở. Tý lại ngược nhìn bà già
rồi cúi nhìn nám giấy bạc vẫn
còn ở trong tay bà.

Niềm hối hận tràn dâng, thế
là nó òa lên khóc và kẽ hết.

Khi Tý mạnh dạn ngừng đầu
lên, nó nhìn thấy bà già cũng
âu yếm nhìn nó. Bà không giận
nó chút nào hết.

— Con có biết tại sao ta quý
con mèo không ? Chỉ vì ta không
có con cái, ta đã già rồi...

Bà ngưng lời, nhíu mày nghĩ
ngợi rồi đột nhiên kéo Tý vào
lòng, soa đầu nó rồi tiếp :

THẦY GIÁO MÀY ĐIỀN RỒI !

Vào giờ viet-văn thầy giáo hỏi các học trò ;

— Cái kết quả tốt đẹp nhất mà người ta thùy lượm được là cái gì ?

Thắng Tèo giờ tay xin trả lời. Thầy giáo liền khen :

— Giỏi đấy ! chỉ có một mình trò biết, vậy trò hãy trả lời đi.

Tèo nói :

— Dạ thưa thầy, là quả tim phụ-nữ.

Tức giận thầy giáo quở :

— Mày thiệt là một đứa mắt dày ! Mày hãy chép câu trả lời của
mày 100 lần và đưa cho ba mày ký tên rồi đem đến cho thầy.

Ngày sau, thắng Tèo đến trường với một nét mặt buồn. Thầy giáo hỏi :

— Sao trò ? Ba trò có ký tên chưa ?

Trò châm rải trả lời :

— Dạ thưa thầy có.

Thầy giáo hỏi tiếp :

— Ba trò có nói gì không ?

Trò trả lời :

— Dạ thưa thầy ba em nói : « Thầy giáo mày điền rồi ! »

— Con cứ giữ lấy tiền.. rồi
ngày ngày con cứ đến đây chơi.
Con muốn gì ta sẽ mua cho.

Con mèo như hiểu biết cũng
liếm vội tay nó như bồng lồng
tiếp nhận một người bạn mới.
Tý run lên vì sung sướng chạy
vội về nhà để khoe với mẹ
quên cả chào bà già quá tốt
với nó. Con mèo tam thè cũng
vút nhảy xuống đất, lanh le chạy
theo nó.

Nhin bóng Tý thoát ra ngoài
cửa, bà già lầm bầm, đôi mắt
bừng sáng :

— Ta phải hỏi mẹ nó để xin
nó làm con nuôi mới được.



BÁNH BÔNG DÀ

Vật liệu :

1 trái dừa khô,
4 cái hột gà, bỏ tròng đỏ, lấy
tròng trắng;
4 grs đường cát trắng thứ
thiệt khô,
2 grs bột mì,
(nửa cắt bắc xúc) đường
thơm.

Cách làm :

Dừa nạo cho nhẹ tay, đừng đẽ
mạnh, sờ to bánh không ngon, bỏ
lớp mặt lấy lớp trong, đừng nạo
sát rót vỏ đèn màu bánh sẽ xấu
đi.

Vắt nhẹ tay; cho bớt nước cốt
ra rồi đẽ lèn thót bầm cho nhỏ,
xong rồi lấy mâm, hoặc khay, tái
ra phơi nắng cho thiệt khô.

Lấy 4 tròng trắng trứng gà

* YÊU và MÊ

Thi-Sĩ Pháp Marcel Aymé nói: « Mê người đàn-bà thì dễ, yêu họ thi
khó ». (On peut toujours adorer une femme. Il est moins facile de l'aimer).

MÓN ĂN PHÒ-THÔNG

BÀ THƯỜNG LẠC

dánh cho nồi bông; đẽ đường
vô đánh nữa, chưng nồi cứng,
nhieu lên dĩa mà không chảy
chưng là được, rồi đẽ đường
thơm vô.

Dừa phơi khô nói trên, trộn
với 2 grs bột mì cho đều; (đẽ khô
vậy trộn vô).

Thùng nướng đẽ than cho đều,
chưng đều lửa; lấy vỉ thoa mỡ
sương sương; (bột mì xác dừa)
trộn vô hột gà đường đánh nồi,
nhẹ nhẹ tay, coi đều, lấy muỗng
múc đẽ vô vĩ, độ trang tay cái,
phải cách nhau xa xa, vì chưng
bánh nở lớn ta sẽ định lại.

Lửa vừa thôi, nếu già lửa, bánh
sẽ nứt mặt, chín áp, dai chờ
không dòn; màu bánh không
vàng tự nhiên nó đậm coi không
đẹp.

Bánh chín lấy ra, đẽ một
chút sẽ cay, còn nóng quá cay
nó sụp hết.

Đẽ vô hộp thiết, hay là đẽ
trong keo, cho kín gió, chờ đẽ
hở giấy, bánh sẽ mềm đi.

VĂN THƠ NGOẠI QUỐC * VĂN THƠ NGOẠI QUỐC



ĐỌC THƠ CỦA BORIS PASTERNAK

PHẠM CÔNG THIỆN

* **C**RONG PHÒ-THÔNG số 2, bạn TÔ THÙY YÊN
có giới - thiệu khá dày-dủ về PASTERNAK,
trộm nghĩ tôi khỏi phải giới - thiệu lại nhà văn Nga - Sô
Ấy nữa. Ai mà không biết, sô-dì PASTERNAK được Hán -
lâm-viện Thụy-diển trao tặng giải quốc-tế Nobel phần lớn
cũng nhờ tác-phẩm văn xuôi Bác-sĩ Zhivago; song, bộ mản
đã làm ngôi sao PASTERNAK chiếu chói lợi khắp vòm trời
văn nghệ Liên-Sô, lại chính là thi-ca Lần đầu tiên chấp
chứng viết văn, PASTERNAK nổi danh lừng-lẫy là nhờ một
tập thơ, tức thi-phẩm « Chị tôi cuộc đời ». Ngày nay, hầu hết
nhân-dân Nga-sô đều thuộc lòng thơ ông. Ai có nghiên-cứu
kỹ về nền văn-học Nga từ nguyên-thủy đến hiện kim đều
đồng-ý, công-nhận rằng những thi-hào vĩ-dai nhất của Nga

là POUCHKINE, LERMONTOV, BLOK, MAÏAKOVSKY, ESSENINE và PASTERNAK. Có thể nói dĩng sau POUCHKINE, BLOK, MAÏAKOVSKY là PASTERNAK. Chẳng những là một tản-văn-gia đại-tài, PASTERNAK thường được nhận là thi-hào vĩ-dai nhất của Liên-Sô hiện đang còn sống (PASTERNAK est considéré par beaucoup, à l'étranger, comme le plus grand poète Soviéтиque vivant.— Benjamin GORIÉLY, *Littérature russe Soviéтиque*, NRF, 1956, trang 154).

Một điều lạ giữa cao-trào văn-học vô-sản, PASTERNAK là một nhà thơ trữ-tinh chủ-trương lãng-mạng và tôn-sùng cá-nhân chủ-nghĩa như SVÉTLOV, KAZINE, MANDELS-TAMM hay Anna AKHMATOVA. Thơ-văn ông có một tinh-chất độc-dáo trong nền văn-học vô sản Nga-Sô, ông chủ-trương thi ca thuần-túy (« L'unique tâche de l'art est d'être accaplice brillamment » PASTERNAK, Cité par EHRMARD); PASTERNAK là một con người có - độc trong làng văn-Nga-Sô, vì lẽ đó mà chính quyền Cộng-Sản Nga-Sô chống lại ông.

Thơ ông thường khó hiểu, tối tăm vì những lỗi ẩn-dị, mặc dù dung-ngữ và cú-pháp ông rất giản-dị.

Dưới đây tôi xin trích-dịch vài vần thơ chọn lọc của PASTERNAK để độc-giả có một khái niệm về thơ của một người chiếm giải Nobel văn chương 1958, một người Nga can-dám nhất hiến nay đã dám đứng lên vì SỰ-THẬT, giữa quân tàn-bạo độc-lại, như một CHARLES DE GAULLE của thời 1940 hay một MINDSZENTY của Hungary-loại oai hùng.

Tất cả các học-gia uyên-bác về văn-học và ngôn-ngữ Nga đều đồng-ý rằng hầu-hết những thi-phẩm của PASTERNAK đều khó hiểu và không thể nào dịch ra một ngôn-ngữ khác được (« intraduisible »). Với cái vốn liếng Nga-ngữ nho-nhỏ của 4-5 năm trời mò-mẫm tự học trong sách-vở, tôi cũng tự-tương được sức mình, song tôi cũng hết sức cố-gắng tạm dịch ra Việt văn để độc-giả PHỒ-THÔNG tạm có một ý-niệm về thơ PASTERNAK kịp ngay lúc này, lúc mà cả thế-giới đang xao-dộng về « PASTERNAK » (Pasternak Case).

P. C. T.

72

Сон

Мне снилась осень в полуосвеще синева;
Друзья и я в их шумовской группе;
И, как с недес добывший крови сокол;
Спускался сердце на руку к меде.

Но время шло и старческ, и золото,
И павловской пачки серебра,
Заря из сада одевала смеки;
Кровавыми аезами Сентябрь

Но время шло и старческ. И розы,
Как лёг, трепетали и таин хруст шёлк;
Всегда, проника, запуталась ты и сплошь,
И сон, как отзвук колокола, смолк.

Я пробудился. Там, как осень, тёмен
Рассвем, и вечер, удаляясь, кёс,
Как за ворон дрожущий донгъ соловий,
Трагу дрожущую ню жеду борёз.

PHỒ-THÔNG — 5

73

MỘNG

Tôi mộng mùa thu tranh tối tranh sáng của cửa kính,
Những bạn của tôi và em trong bọn chúng kỳ cục,
Và, giống như chim ưng của bầu trời tìm kiếm máu,
Quả tim tôi chỉ nhảy thot một cái thì đã vồ tới em,

Song thời gian đã già đi, song thời gian có vẻ diếc
Và những con mắt lang-thang của nó làm mạ bạc cùa sổ kính
Bình minh ở khu vườn đang lên và làm cháy ở cửa sổ tôi
Nuốc mắt và máu của những buổi sáng tháng chín

Song thời gian đã già đi. Và dịu-dàng, tơ lụa
Kêu rắng rắc dưới đáy ghế bành như nước đá tan chảy ;
Song thỉnh lình tiếng ồn-ào của mi đình chỉ, mi sẩy chân,
Và mộng của tôi nín lặng, như tiếng đồng vọng của chuông.

Tôi thức giấc rồi. Ủ-ê như mùa thu.
Ngày mọc lên và gió chạy trốn mang theo
Một trận mưa rơm rạ như thế theo sau một cái xe,
Một bọn cây phong nhảy vọt lên trời.



ÁNH ĐÈN

DỊCH RA VIỆT-VĂN
VI - HUYỀN - ĐẮC

TIỀU THUYẾT TRUNG-HOA
của TÙ - VU

(Tiếp theo P. T. số 4)

IV



! đầy vào phòng giam,
và sau khi cánh cửa
sắt đóng sập lại, ở
sau lưng tôi, tôi
vấp, ngã lăn quay
ra mặt đất. Lúc ấy,
tôi mới rõ, trong này có nhiều
người cùng bị một số-phận như
tôi, và tôi đã vấp chân vào họ,
vì họ nằm ngồi, ngồi ngang cả ở
mặt đất.

Trong phòng, tôi như bung lẩy
mắt, nên tôi chẳng rõ, ở chung
quanh tôi, có những gì? Tôi chỉ
nghe thấy những lời thông mạc của
họ, và chỉ biết nín khe. Tôi bèn cố
sờ lăn và đem hết nhẫn-lực ra, để
tìm lấy một chỗ ngồi. Thì ra, trên
mặt đất, có trải rơm. Dần dần,
tôi trông thấy rõ hơn, nên tôi đê
mắt điếm khắp nơi xem họa may
có gặp được mặt nào quen chăng.

Bỗng, tôi bắt chợt thấy một cặp
mắt trắng dãnhìn tôi trùng trùng,
chẳng hề lay động, y như cặp
mắt lợn tròng của một cái xác
chết vậy. Người có cặp mắt đó
ngồi tựa vào bờ tường, hai chân
duỗi thẳng, mặt dài, hốc hác, đầu

bù-sù, tóc màu ro xạm, với hai
vành tai chuột dẹp, nhọn.

Đôi mắt người đó vẫn cứ nhìn
tôi; còn tôi, tôi như bị thôi-miên
vậy. Cố hết sức, tôi cũng không
thể nhận-thức người đó còn sống
hay đã chết rồi.

Tôi cũng không hiểu tại sao,
tôi bị cặp mắt ấy lôi cuốn và bắt
tôi bò mau theo chân tường để
đến bên người ấy. Tôi giơ tay đê
vào ngực hắn thì thấy hắn còn
thoi thóp thở, nhưng toàn thân
lạnh giá như băng. Lòng trắc-ần
thúc đầy tôi, không cho tôi nỡ
bỏ qua, và để mặc hắn với số
phận của hắn. Hắn còn sống mà!
Tôi bèn sóc hắn dậy và đặt hắn
nằm bằng-phẳng trên làn rơm,
rồi tôi cởi chiếc áo phủ ngoài của
tôi ra, và đắp lên người hắn. Hết
nhiên, hắn rên-rỉ nói: « Có phải...
anh mới vào đây... đây, phải
không?... » Hắn chỉ thót ra có
câu hỏi đó thôi, đoạn, hắn nhắm
mắt lại, ngủ thiếp đi một cách
an-tường.

Tôi cũng chẳng hé răng đáp lời
hắn và tôi lại ngồi tựa vào bức
tường, chính ngay cái chỗ của
hắn, hồi nãy.

Thé rồi, dần dần, mũi tôi quen

vớ mùi hôi-thúi, nhưng, khí lạnh ở dưới đất bốc lên, luồn vào xương sống tôi và cùi thê, lan dần ra khắp người tôi. Tôi có cảm-giác là tôi sắp sửa bị chết cóng đến nơi chứ chẳng không !

Trời ơi ! cái áo ngự-hàn kia của tôi, tôi bỗng thấy, tôi cần nó quá ; nếu tôi không mau mau lột nó ở thân người đó lại, mà đem nó đắp cho chính tôi, thì thế nào tôi cũng phải chết, vì giá-lạnh !

Nhưng, tôi vẫn không hề nhúc-nhích. Mãi sau, tôi ghé xuống lỗ mũi hắn, đè xem, xem hắn có còn thở đều, hay không ? Lúc ấy, tôi cơ hồ như mong đợi cho hắn tắt thở, hắn chết quách đi, đè tôi có thể lấy lại chiếc áo ấm của tôi. Nhất định, nếu hắn chết, tôi có đặc quyền lột lấy chiếc áo phủ của tôi, chứ !

Đây, quả là một phiên thử thách, một kinh nghiệm, đối với lương-tâm và lòng trắc-ẩn của tôi. Cái áo ngự-hàn ấy thuộc quyền sở hữu của tôi, kia mà, tại sao, tôi lại đem nó đắp lên, mình kề kia ? Đã thế, hiện thời, tôi bị rét cóng đến cực-diểm, mà tôi vẫn không chịu lấy lại chiếc áo của tôi. Tôi không dám tin rằng, tôi có một linh-hồn cao-quý và lương-thiện, vì, vừa đây, tôi chẳng mong đợi cho kẻ kia chết tốt đi, là gì ?

Có một điều cực-kỳ éo-le, là hắn chẳng hề chết ngohoéo đi cho, hắn được cái áo ngự-hàn ấm-áp của tôi, hắn đương đánh một giấc ngủ vô cùng yên- ổn ngon-lành !

Cái tâm-trạng của tôi trong lúc này, thiệt là khó liêu-giải. Tôi thấy hắn ngủ ngon, tôi không đành tâm lột cái áo ấm kia mà làm cho hắn kinh-tinh ; tôi lại không muốn chịu chết cóng, đè cho hắn chiếm chiếc áo của tôi, và tôi lại mong cho hắn chết.

Một đăng khác, tại sao tôi không tố-cáo La-hình-Lụy với quan quân Nhật, đè họ rõ ngay chỗ trọ của hắn, vì, tôi còn lạ gì nữa, La-hình-Lụy đương ẩn-náu ở nhà Đinh-my-Quyền. Ừ, đã vậy sao tôi lại không nói ra ngay, có phải, tôi tức khắc được thả ra, không còn hò-nghi gì cả. Nghĩ cũng thiệt là kỳ-quái ! Cứ cung - chiêu phắt đi, có phải, khỏi bị giam - cầm, tù hãm không ? Sao tôi lại chịu như vậy kia ? Mà, tôi tự vẫn-tâm, có lẽ cũng chẳng phải hành-động của tôi do cái bản-ngã cao-quý của tôi, hoặc do lòng yêu-nước chân-thanh của tôi. Nếu quả như vậy, thì sao tôi lại cứ cho cái việc tôi bị bắt bớ này là một nỗi oan-khuất, vì lẽ ra, tôi phải lấy thế làm một cái vinh-dự, mới phải chứ. Nếu quả như vậy, thì sao tôi lại cứ mong cho La-hình-Lụy bị bắt luôn đi, trong khi tôi ngồi ở chốn ngực tôi này. Biết đâu, hắn bị thompson, thì sáng sớm mai, người ta sẽ thả tôi ra. Thiệt tình, tôi chỉ mong hắn bị quân Nhật cầm-tróc nhưng, tự tôi cáo-giác hắn, thì không đời nào, tôi làm như vậy, cũng y như tôi ước-ao cái gã năm ở dưới chân tôi kia, chết ngoéo đi, và hắn chết, không phải

tại tôi lột cái áo ấm, hắn đương đắp.

Nếu La-hình-Lụy bị bắt, và nhân thế, quân Nhật tha tôi, có phải nghiêm-nhiên tôi trở thành một người anh-hùng-trung-dũng không ? Hoặc giả, cái gã năm co kia, tự hắn, thở ra hơi thở cuối cùng, có phải tôi sẽ đồng-hoàng trở thành một thiện nhân mà không phải chịu rét khò nữa. Đó, cái tâm-lý vụ-kỷ đáng si của những kẻ có một tâm hồn yếu-đuối trước sự khò-ái, là thế đó.

Tôi có ngờ đâu, cái nguyên-nhân của ngần ấy sự tủi-hồ, sự trái-ngược, là do sự ảm-đạm mà ta cá. Nguyên-do, cái luồng ánh-sáng mờ-ảo của chiếc đèn gắn trên trần, đã ra sức phản-đầu, đè cổ lọt qua cái lòn lưới sắt bọc ở ngoài cái phẫn, nhưng, tro bụi đã bám dày đặc, cho đến nỗi, mấy tia sáng đó ngấp ngoái, như hơi thở của một kẻ bị người ta chém lấy cổ họng. Tôi chăm - chú đè mắt nhìn mãi cái ánh đèn yếu-ít đó, rồi bỗng tôi liên - tưởng tới cái tôi hôm mà Mỵ-Quyền cùng tôi, chúng tôi sánh vai nhau, ngồi trên thảm cỏ non, dưới ánh trăng lu-mờ. Trời giá lạnh thấu xương, mà đêm đã khuya lắm. Tôi mới cởi áo phủ ngoài, hai tay ôu-yém khoác lên vai người yêu, trong khi tôi bị rét run lên ; nhưng tôi cố giữ một thái-độ thản-nhiên, mạnh bạo, khô g coi sự nghiêm-hàn vào đâu cả, và tôi, lòng tự nhủ lòng, mình phải là người đứng ra, chịu đựng tất cả những

tai-ương, khổ nạn, đè che chở cho nàng, thì mình mới đáng mặt là mình !

Nhưng, hốt-nhiên tôi lại nghĩ : ừ, mình tự đem thân ra làm cái bình-phong đè cứu giúp họ, liệu ai là người biết công cho mình ? Không, chẳng việc gì mà mình phải thí-thân mình, đè làm một việc mà họ có đòi xin ở mình đâu ! Không, tôi nhất định đem cái địa-chỉ của La-hình Lụy, tố cáo với quân-nhân Nhật-bản. Tôi phải thu-hồi lại sự tự-do của tôi chứ.

Với cái đà suy tưởng đó, tôi có thể, túc-khắc lột lại, cái áo ấm của tôi.

Nhận đấy, tôi đè mắt nhìn, gã ta đang nằm sóng-sượt ở kia, ôi bỗng phát giác ra bức cửa sổ ở trên tường, có sáu thanh sắt làm chấn-song ; mấy cái chấn-song này lộ ra được, là vì, ngoài kia, trời đã bắt đầu lờ mờ sáng. Thị ra, tôi đã nhường cái áo của tôi cho gã, suốt cả một đêm trường lạnh-giá. Böyle giờ, trời đã sáng rõ, tôi phải thu-hồi tấm áo của tôi. Nhưng không, tôi phải nán-chờ đè cho sáng thiệt tỏ cho tất cả mọi người ở đây, nhận thấy rõ rằng, tôi đã sẻ cái áo của tôi, đè cứu sống gã chết cóng, còn sống nằm kia.

Cái đám người nằm ngòn-ngang kia cộng có bảy kẻ, có vẻ học-sinh, vào lối mười sáu, mười bảy giò đó, họ nằm co-quắp và ôm chặt lấy nhau, mà ngủ, ở về phía

nuru một kẻ khác, bận áo dài
thâm, hai tay ôm đầu, nắm dứa
vào chân hai cậu học-sinh kia nên
tôi không trông được rõ khuôn
mặt của hắn; bên đó, một gã
thanh-niên có vẻ thô-kèch đương
ngày o, o; ngoài ra, có hai người
bận đồ âu-tây, một nầm nghiêng,
đầu đội mũ dạ nhung, kéo úp lẩy
mặt; một nầm ngừa, hai chân
ghéch lên bờ tường, mặt chùm
khan tay; chân hắn co lại và dụng
nhầm chân vách, nên hắn không
sao duỗi ra được, mà cứ nầm
yên, chịu phép, vì hắn đã tinh
giác rồi. Tôi muốn nói vài lời với
người này, nhưng, lúc ấy, trong
phòng-giam, quá đỗi yên-lặng,
nếu tôi nói lên, nhất định cả bọn
sẽ bất-bình, nên tôi chẳng dám
hè răng.

Trên cửa sổ, trời đã sáng tỏ.

Bỗng, tấm cửa sắt được mở
toang ra, tiếng lô-xô ở ngoài
vọng vào. Hình như có ba bốn
người ở ngoài ấy, nhưng, chỉ có
hai tên bước vào. Họ toàn là
người Tàu cả, và mình bận áo
cộc, đầu mang mũ dạ. Một trong
hai người đó, liếc nhìn tôi, nhưng
chỉ lướt mắt qua thôi, và lại quay
đi ngay. Họ lấy chân đạp vào hai
người bận áo trang mà quát:

— « Đì dậy! Đì dậy, mau lên! »

Hai người bận áo trang lồm
cồm bò dậy. Thế rồi mỗi người
bị một tên ngục-tốt, nắm cổ áo,
lôi ra khỏi phòng giam

Cánh cửa sắt lại bị đóng sập lại.

Trong khi ấy, tất cả người trong
phòng đều đã ngồi cả lên. Chẳng
ai thốt ra một lời nào. Hình như,
tất cả, họ đương chờ đợi một cái
gì sắp xảy ra. Tôi lắng nghe thấy
rõ, tiếng giày nệm xuống mặt đất,
mỗi lúc, một xa gần. Tôi đương
mặt, nhìn vào mặt mỗi người, và
tôi cứ yên trí rằng, họ sẽ nhận ra
tôi, cái người mới vào đây, tôi
hôm qua; nhưng quái lạ, họ
chẳng mảy may tỏ vẻ kinh-dị hay
hiếu-kỳ, mà trái lại, họ làm như
họ không hề trông thấy tôi, cái
kẻ mới mặt nhất đám.

Chỉ một thoảng sau, tôi vừa
định mở miệng ra nói, thì, bỗng,
ở bên ngoài vọng vào: « Đoàng !
đoàng ! »

Đó là tiếng súng nổ. Tôi cứ
yên-trí rằng: nhất định, hai gã
bận áo-phục kia đã vừa bị xử
quyết rồi!

Cả ngàn ấy con người coi có
về như tình tự của họ vừa được
cởi mở. Còn hai gã học-sinh thì
kinh-hoảng, nhìn nhau không chớp
mắt.

Cái gã thanh niên thô-tráng
kia, trừng mắt một cái rồi nhô ra
một bối nước bọt, đoạn vật mình,
nằm quay ra đất.

Người bận áo chùng thâm, thở
dài một cái, như kẻ muốn thở hắt
ra. Đầu tóc của hắn đã khá dài,
thân hình hắn gầy nhom. Hắn lồm
cồm bò dậy, rồi ngồi tựa vào bờ
tường.

Còn cái gã bận áo ngự hàn
của tôi, gã ta chẳng tỏ vẻ gì hết,
gã giờ tay kéo chiếc áo, chùm
lên, che lấy đầu, rồi cũng nằm
quay ra, ngủ

Tôi vừa định bảo cho gã mấy
lời về cái cù-chì vô-lễ của gã, thì,
ở bên ngoài lại dội vào một loạt
tiếng súng :

« Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! »

Tôi tỏ vẻ hoảng sợ.

Cái người bận áo chùng thâm,
đương ngồi dựa chân vào tường,
bỗng, bảo tôi :

— « Anh là người mới vào đây,
phải không ? »

Tôi gật đầu.

Người đó nói tiếp :

— « Ô, ô, nghe quen rồi, thì
cũng chẳng có gì là lạ cả đâu ! »

Tôi lặng thinh. Ở ngoài lại có!
tiếng nổ « đoàng ! đoàng ! đoàng »
vọng vào. Nhất định lại là tiếng
súng chứ chẳng sai.

Thế rồi, tiếng nổ đó hồi, liên
tiếp, đòn-dập, không ngớt nữa. Tôi
đãm hoảng sợ.

Người bận áo dài thâm cất
tiếng bảo tôi : — Ô ! cái anh này
thế mà nhát gan hơn cả đôi trung
học-sinh kia !... anh không nhớ

rằng, hôm nay là mùng một đầu
năm mới, hay sao ? Có dễ, anh
chưa bao giờ nghe thấy tiếng
pháo nổ, hay sao ? »

Tôi trừng mắt, nhìn người đó với
mặt vẻ thản-nhiên, rồi tôi tựa lưng
vào tường, ngồi ngửa người ra.
Lúc ấy, tôi có thể lấy chân đầy
mạnh cái gã bận áo của tôi, lùi ra
để lấy chỗ, nhưng gã ta chẳng
nhúc-nhích, cựa quậy.

Bỗng, cửa sắt lại được mở bung
ra.

Ở ngoài, họ đún vào, một thùng
nước và một thùng cơm.

Cái anh thanh-niên thô-tráng, hình
như đã dụ-cảm từ trước, nên anh
ta ngồi vẹt dậy, rồi cùng với
những người kia, chạy ừa ra. Họ
kéo nhau, vây quanh lấy hai chiếc
thùng.

Tôi ngoài nhìn thấy những tầu
rưa muối mặn; đặt lên trên đống
cơm, không khác gì những thỏi
than đen sì-sì. Tôi ngồi yên, chẳng
buồn động cua.

Cái gã nằm bên tôi, bỗng như
có lò-so giật mạnh hắn đứng phắt
lên, đi lấy cơm ăn. Tôi liền giơ tay,
vội-vàng thu hồi lấy tấm áo của
tôi.

(Còn nữa)

* NÀNG VÀ CHÀNG

Một anh nợ thuật với mấy người bạn :

— Tôi bô n đó, tao đi chui về khuya, sợ vợ rầy, tay xách giầy, tay
mở cửa, tao đi nhón góp nhẹ nhẹ vào phòng. Nhưng rủi quá con vợ
thức giậy nhưng cùn say ngủ nó hỏi :

— Ai đó, phải mày không Nhện (tên con chó).

Anh nợ thuật tiếp :

— Quà là quá, nè tao bò xuống liếm tay vợ tao như con chó vậy.
Nhờ vậy mà vợ tao ngủ yên, không biết gì hết.

H. P.

SÂN KHẤU CÁI-LƯƠNG

ĐÃ ĐƯỢC 41 TUỔI

(Tiếp theo P. T. số 4)

IV.— Ông Tồ Cải-lương

là ai?

ÀNH rằng cậu Hai Hiền vốn người giỏi võ, mới lập ra gánh hát xiếc « Thái Anh Tinh » và trên sân khấu hát xiếc lại có phụ họa. Ca ra bộ hay Ca tài tử để làm đà cho phong trào cải lương miền Nam phát triển, nhưng Cậu Hai Hiền cũng chưa phải là Ông Tồ Cải Lương.

Cậu Hai Hiền chỉ có thể được là Ông Tồ Sân Khấu vì ông có sáng kiến bày ra màn tài lử, chung vài ba chậu kiều làm cảnh, để vài ba cái ghế cho nhạc công ngồi, còn tài tử thi đứng ca để dễ bề ra bộ cho hợp với lời.

Ông Tồ Cải Lương thật sự chính là :

Ông Phó Mười Hai là người



thế nào? Ở đâu? Nếu có người bao phong trào cải lương phát nguồn ở Bạc-liêu thì thật không đúng. Bạc-liêu chỉ là nơi nhạc sĩ SÁU LẦU sản xuất bản nhạc VỌNG CỒ còn ông tồ ca trong — ÔNG PHÓ MUỜI HAI — là người sinh trưởng ở Vĩnh-long, cùng một quê hương với BÀ BẨY NGỌC tức BÂY VĨNH LONG, kịch sĩ DUY LÂN, hai cô Ngọc Xứng, Thanh Tùng v... v...

Là một nhà danh gia vong tộc ở bến Long Hồ (tức Vĩnh long) rất ham mê đan ca, chiều chiều ông Phó Mười Hai cho mời những nhà tài múa trong tỉnh

như Ông Kinh Lịch Trần văn Hưởn, đệ nhất danh cầm cỗ diễn Việt Nam (đến bây giờ

anh TÙ CHỐI tức Huỳnh Thủ Trung còn kính phục, thường nhắc nhở), ông Trần-Chi-Giang tức trưởng tòa Giang, ông Giáo Sư Nguyễn-văn-Hash v... v... thường hẹn đến nhà, vừa uống rượu đánh cờ, vừa ngâm thơ vịnh nguyệt, nhưng chính

yếu vốn là đòn ca. Vì uống rượu say hay nói bậy, đánh cờ hoài chán chết, hứng thơ cũng lảm lúc cạn nguồn, chờ còn đòn ca thì càng lúc càng ham, chơi hoài không biết chán, đã không chán mà còn mê mẩn là khác.

Một người ca hoài không vui, ông PHÓ MUỜI HAI có sáng kiến

nào, nên ta chẳng lấy làm lạ lẫm khi thấy ông PHÓ MUỜI HAI đem bài « Nguyệt Nga Bùi Kiêm » (theo bản TỨ ĐẠI) ra để thử thách lối hát mới mẻ nhất : CA.RA.BỘ.

Đây ta thử xem :

Bùi Ông ngồi tréo ngoài vudu râu, Bùi-Kiêm từ ngoài khum núm bước vào, cuối đầu xà cha



Cô KIM-LAN và KIM-CÚC là hai cô đào đẹp nhất của sân khấu Cải-lương

MIỆNG CA mà TAY PHẢI RA BỘ rồi sau rốt phải CÓ MÀU MÈ DIỄN TẤM thế nào cho hợp với đòn và lời ca. Ông Phó Mười Hai mời phân vai, kè ca đoạn BÙI ÔNG, người ca đoạn BÙI KIÊM.

Thời ấy là thời kỳ bản « TỨ ĐẠI » rất được dân chúng hoan nghênh như 6 câu vọng cổ độ

già rồi cất tiếng :

— Dạ thưa cha con thi rót trở về...
(Bùi Ông xoay qua vừa ra bộ vừa ca :)

— Bùi Ông mắng nhiết nhúng tre
(Bùi Ông dần giọng mắng con)

— Trách sao mày, mày ham hē vui chơi

(Bài Kiêm mới cuối xuồng lạy
cha, làm bộ mếu máo, bô nhô):
— Dạ thưa cha, tài bất thăng
thời...

Dầu cái con nào cho bằng công
danh

Cái tuổi con còn xuân xanh,
Cái ơn cha mẹ con chưa đáp dền...

*

Bố, từ lời ca suông, ông PHÓ
MUÔI HAI hiệp cùng các thàn-
hữu ở Vĩnh long đã khai sanh ra
lối vừa ca vừa ra bộ.

Lối CA RA BỘ đi lần đến lối
hát cải lương nhưng ngày nay,
nực cười thay, trong giới nghệ
sĩ cải lương, trừ một vài nghệ sĩ
tri thức hoặc quê quán ở Vĩnh
long, còn ra thì ít ai hiểu rõ
Ông tổ nghề hát của mình là
ai, mặc dầu bằng năm ca kịch
giới xứ này có tục lệ cúng
THÀNH-TỔ thật lớn lao long
trọng.

Soạn-giả kiêm kịch sĩ khét
tiếng Huỳnh-thủ-Trung từ Tư
Chơi đã nói với tôi một lời
« đau túi » như vậy :

— Có nhiều anh em cải-lương
lại thờ ông Tổ Hát Bộ và cũng
có nhiều anh chị em lại tưởng
ông Tổ của mình ở bên.. TẤU!

Chúng tôi ao ước Hội Nghệ
sĩ ái hữu tương tế nên tổ chức
nhiều cuộc nói chuyện, diễn giả
sẽ là CÔ BÂY PHÙNG-HÁ hay
quí anh Năm Châu, Năm Nở, Duy
Lân..., thi chắc chắn rằng ĐỜI SỐNG TINH THẦN
của giới nghệ sĩ sẽ cải thiện.
Nhất là nhờ những cuộc gặp
gỡ sinh hoạt ấy, thân tình nghệ
sĩ càng thắc chặt mà anh chị em
còn có dịp trao đổi ý kiến, tư
tưởng, đề học hỏi lẫn nhau
những điều hay lẽ phải.

*

Ở đoạn trên, chúng tôi đã đưa
các bạn sống lùi lại để vắng tím
biết:

a) Vì đâu có 'đi hát cải lương' ?
b) Tác giả những bài cổ nhạc
OÀN, BẮC, XUÂN, AI là người
nào ?

c) Ai đưa lối CA RA BỘ lên
sân khấu ?

d) Ai có sáng kiến bày ra
lối CA RA BỘ ?

Và bây giờ, chắc quý bạn đều
đã biết : ông PHÓ MUÔI HAI ở
Vĩnh Long chính là ÔNG TỔ CẢI
LƯƠNG rồi !

(Còn tiếp)

* CHÔN GIÂY ĐIỆN THOẠI

2 người điện dung xem cách đặt máy điện thoại ở dưới đây.
Người thứ 1 nói :

— Chôn máy sợi giây đó coi bộ khó nhọc quá !

Người thứ 2 nói :

— Rồi không biết khi chôn những cột đè đặt giây sẽ khó đến
bực nào he !

TÔI LÀM PHIM

*

THÁI THÚC DIỄN

(Xem P.T. từ số 1)

* BÈ THẮM. * BÍ-QUYẾT BÁC THỢ QUAY.



È thẩm không đồng
đều, sau bình-diện
lý - tưởng, nghĩa
là trong khoảng
không - gian từ
đường quang - tâm
đi đến vô-cực các vật-kiện đều
rõ hơn các vật-kiện nằm trong
khoảng không-gian từ đường
quang-tâm đến ống-kính. Cho
nên khi « mi » phải « mi » trước
chủ-de độ 2 phân tây. Cách
« mi » sẽ đê-cập trong một số-sau.

Ví dụ cho dễ hiểu: Ống kính
16 ly tiêu cự 25 ly.

Điều-tiết: Mở : 2 mi 1t50. Kết-
quả rõ từ 1t34 đến 1t70.

Ống kính 8 ly, tiêu cự 12 ly rõ

Điều-tiết: Mở : 2 Mi 1t50. Kết-
quả rõ từ 1t01 đến 2t87.

Do đó bạn kết-luận, tiêu-cự
ngắn chừng nào thì bè thẩm càng
sâu hơn bấy nhiêu. Và trong các
« ống-kính đại-giác » bè thẩm
sâu hơn các ống kính khác và



trong khi dùng các ống-kính
« tiêu-giác » phải để ý dù cho
đúng khoảng cách giữa chủ-de
và ống-kính.

Ngoài ra một chiếc nhẫn thứ
hai trên có ghi bằng phit (feets)
hoặc bằng mét (metres) để điều-
tiết chiếc ống-kính, tối lui dem
diềm quang-lâm đúng vào mặt
phim tùy theo quang-cách giữa
ống-kính và chủ-de.

Những con số được ghi bằng
thước tuy nhà sản-xuất ống-kính,
đại-de : 0,50 cm 1 t.. 2 t.. 10 th
(∞) vô-cực. Các ống-kính Anh,
Mỹ thường ghi bằng inches : (")
1 inch là 25cm. Ví-dụ : 2" =
50 cm.

Trên mỗi chiếc ống kính bạn

còn thấy 3 thứ chữ số nữa, bạn thấy một chữ I hay chữ F tùy theo ống-kính do Pháp, Đức hay Anh, Mỹ sản-xuất. Một con số thứ nhì luôn luôn có chữ F đứng đầu, rồi đến dấu (=) theo sau I vài con số và cm hay mm.

Ví-dụ: I: 2,8 —F= 2 cm hay là



Tiêu-cụ là cái gì? Ví-dụ: Ông-kính được điều-tiết vào con số vô-cực (∞) hình-ảnh theo định-luật quang-học, hình-ảnh của một vật-kiện ở xa hiện lên trên mặt phim rất rõ, cái quang-cách từ phim (hay bất cứ một bình-diện nào đặt đúng vào quang-tâm) đến bình-diện con người của ông-kính gọi là tiêu-cụ (Focale).

Khai-quang tương-đối là một số-lượng thu-hút ánh-sáng của ống-kính. Khai-quang tương đối không thể đo được như tiêu-cụ, chỉ tính ra thôi. Ví-dụ: Trục-kính của ống-kính là 23,5 mm và tiêu-cụ là 150 mm, thì khai-quang tương-đối sẽ là 150mm: 23,5 = 6,3. Người ta viết $F = 6,3$.

$$F/I.9 - F = 13 \text{ mm.}$$

Các con số và chữ này rất quan-hệ. Có thể nói hai hệ số ấy là tên và họ của chiếc ống-kính. Đó là tỷ-số giữa tiêu-cụ và trực-kính của ống-kính. Tỷ-số ấy thường gọi là: «Khai-quang-tương-đối» (Relative aperture).



Dưới đây là bản đối-chieu hai thứ ống-kính Đức-Quốc và Mỹ-Quốc để bạn có một ý-niệm về sức sáng của hai thứ kính ấy:

ỐNG KÍNH MỸ :	1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22
ĐỘ SÁNG :	1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
ỐNG KÍNH ĐỨC:	1.3 1.6 2.2 3.2, 4.5 6.3 9 12.5 18 25

BÍ QUYẾT CỦA BÁC THỢ QUAY

Bây giờ bạn cùng tôi thử giờ cầm-nâng của bác thợ-quay xem có gì lạ. Đây, cuốn sách bia da bác thường đặt vào túi trong, lật xem nhaoh không bác ta trả lui, khó-chịu lắm đây. Bạn cùng tôi thử đọc xem:

— *Tối quan-hệ: MI — MỎ — ANH-SÁNG.*

MI: nhớ bè-thắm của mỗi ống kính.

MỎ: cố làm sao mỏ cho nhỏ.
ANH-SÁNG: Cần lấy số nhỏ gần nhất! (là cái quái gì?)

Đọc kỹ lời chỉ dẫn đinh theo mỗi chiếc máy, phim v.v...

Biết nhìn: cảnh đẹp ở ngoài chưa chắc đã đẹp khi lấy vào phim.

GÓC ẢNH...

MẤT ÁNH SÁNG! 30%... Kia ông ta đã vào....

Bạn chắc thắc mắc chỗ Ánh-sáng : có câu: « cần lấy số nhỏ gần nhất ». Bạn có lý vì tôi chưa nói đến cái « thước đo ánh-sáng » tiếng Pháp gọi là posemêtre. Posemètre có rất nhiều thứ: Cellophot, Réalt, L.M.T., Norwood, Weston v... v...

Thường các tay thợ thích xài thước đo Weston hay Norwood.

Bạn chắc cũng đã thấy ít nhất một chiếc thước đo ánh-sáng. Đó là một chiếc huppe nhỏ bằng gói thuốc lá, hình thuẫn (Weston) hay đầu xoay được (Norwood) bằng bakélit hay nhôm chứa đựng một tế-bào điện-ánh quang chỉ-huy-một chiếc kim cử-motion trên một mặt bán nguyệt hay tròn có ghi: số-lượng ánh-sáng, phim-độ, (màu hay đèn-trắng) tỷ-lượng tối-đa hay tối-thiểu của « con người », tốc-độ phải dùng v... v...

Bạn chỉ có việc xoay cái « cửa-sổ » của thước đo-hướng về chủ-dè. Bạn đọc con số phải mở, 2, 4, 5, 6 chẳng hạn. Bạn mở theo con số ấy.

Nhưng bạn cần phải đo đi, đo lại bốn năm lần cho chắc chắn. 1 lần đo vào chỗ nào tối nhất, 1 lần đo chỗ nào sáng nhất, bạn thử cộng hai con số ấy và chia hai, nhưng phải xem thử nhiều chỗ tối hay nhiều chỗ sáng, để chọn lấy con số thích hợp. Nếu lầm chỗ tối, thì bạn mở thêm « con người », nếu lầm chỗ sáng thì bạn đóng bớt lại, thết dùng lâu quen, không có gì khó cả.

Nhưng nếu bạn nghi-ngại thì nên lấy con số nào ít hơn hết. (trừ trường hợp bạn dùng phim inversible).

Nhưng có nhiều lúc bạn không thể đến gần để đo, như khi ở Dalat chẳng hạn. Bạn đứng bên sườn núi này mà muốn chụp sườn núi bên kia v.v... bạn nên làm như cách trên và cái con số trung-bình phải thêm lên 1 phần 1/2. Ví dụ con số trung-bình là 8, bạn phải thêm 1.5 nghĩa là bạn phải mở 11.5.

Nếu bạn chụp trong phim trường thì bạn phải đi đến cạnh chủ-dè, (nghĩa là tài-tử) và đo lần-lượt: mặt, chân, tay, áo-quần, ghế ngồi. Rồi lấy con số trung-bình. Tuy nhiên bạn ghi-chép số đèn dùng sức sáng (2.000 vôn, 5.000 vôn v.v...) quảng cách từ đèn đến chủ-dè để lấy kinh-nghiệm. Thường thường đo ánh-sáng đèn lại có một hệ-thống số khác và có một chiếc nút bấm định theo nơi thước đo dùng để đổi qua mặt khác. Trước khi xài, một thước đo ánh-sáng bạn nên thử trước nó đi. Cách thử không có gì khó. Lắp phim rồi chụp theo con số mở, do thước đo chỉ.

- 1/ Chụp với số « con người » nhỏ hơn thước đo chỉ.
- 2/ Chụp với số « con người » đúng như thước đo chỉ.
- 3/ Chụp với số « con người » lớn hơn thước đo chỉ.

Ba đoạn ấy chụp xong đem đi rửa và bạn có thể định-doạt

« thái-độ » của bạn đối với món dụng-cụ tối cần ấy.

Trong khi đó có hai thứ ánh-sáng, 1 thứ phản-ánh nghĩa là ánh-sáng chạm vào chủ-dè rồi bị dội trở lại và 1 thứ ánh-sáng thật-sự.

Các thước đo xưa chỉ đo phản-ánh, như vậy phải đo hai lần, chỗ nào tối nhất và chỗ nào sáng-nhất rồi lấy con số trung-bình. Các thước đo ngày nay (Norwood) đo ánh-sáng thật-sự. Muốn đo cách này phải đứng cạnh chủ-dè, hay trước một luồng ánh-sáng tương-đương. Song do như vậy rất bất-tiên. Nhưng bạn chỉ phải đo có một lần là có con số trung-bình, khỏi phải làm toán nhảm ?

Còn một điểm nữa mà bạn thắc-mắc là cảm-nang đã ghi: Mát ánh-sáng 30%.

Đây là một câu văn-tác có ý nhắc rằng: ống-kính cung thâu-hút ít nhất là 30% ánh-sáng xuyên qua nó vì ống kính gồm có nhiều tụ-kính lan-lại, tia sáng đụng vào mặt tụ-kính phản-chiếu, tỏa tú-tung mất một ít ánh-sáng. Cho nên khi chụp phải nhớ bớt từ 30 đến 50% của một phan con số trung-bình. Ví-dụ: sau khi đo, thêm, bớt, lấy số trung-bình xong, bạn thấy 8, bạn phải mở số 6.3 hay 5.6 cho chắc ăn. Nhưng (sao mà lầm nhưng thế!) coi chừng khi bạn chụp hình « Đại » và dùng ống kính tiêu-giác thì phải làm ngược lại, nghĩa là thêm vô từ 30 đến 50%. (kinh nghiệm riêng).

(Còn nữa)

* Quốc-gia nào cũng cần những bàn tay đèn dúa và nhiều lương tâm trong trắng.

* Ai hay ngờ vực, tức là làm cho kẻ khác phản bội mình.

VOLTARE

* Trong đời điều trọng hơn sự thỏa-thích về vật-chất, trọng hơn tiền của, hơn cả sức khoẻ, ấy là sự tận tụy với khoa-học.

A. THIERRY

* AI CŨNG NGHÈO !

Ở trường thầy giáo cho 1 bài luận văn tựa đề : tóm tắt một gia đình nghèo. Cô con gái của một nhà kỹ-phú sản-xuất phim, miệng cầm cán viết, sau khi suy nghĩ độ 15 phút liền viết những dòng như sau : « Hồi xưa có một gia đình nghèo, người mẹ thì nghèo, người cha cũng nghèo, mấy đứa con cũng nghèo, người tài-xế cũng nghèo, chị bếp cũng nghèo, chị bồi phòng cũng nghèo, và người làm vườn cũng nghèo.

Cô con gái nhà kỹ-phú kết luận : « Trong gia đình đó ai cũng đều nghèo ! »

HẢI PHƯƠNG

ĐOÀN TRỌNG THU | — LÂM-VỊ-THỦY —



OT nhà thơ thời phong kiến bên trời Tây: Bertrand de Born — người ngâm thơ rong rã nổi tiếng hồi thế kỷ XII đã viết:

« Tôi mến yêu biết bao khi người và những đàn súc vật chạy trốn trước các chiến sĩ đang phi ngựa ào ào... Ăn, uống và ngủ cũng không thể làm tôi sing khoái bằng trong thấy những thân hình bị gươm giáo xuyên qua. »

Những lời thơ trên, chỉ có thể rung cảm được một số các ông lãnh chúa, ngoài ra, sự thật, không bao giờ làm hài lòng ai cả. Vì họ chỉ là hang người bỏ buộc phải « chạy trốn trước các chiến sĩ đang phi ngựa ào ào... ». Những con người phong kiến ấy có một loại thi ca riêng hợp với tập quán của họ.

Loại thi ca ấy đã bày tỏ sự khinh thị chả lớp người « thường

lứa » dõi với những từng lớp hèn kém trong xã hội, không hon không kém.

Gần đây, một nhà thơ khác, Paul Eluard, đã viết :

Làm người sinh ra để thông cảm với nhau

Bé hiểu nhau hơn để yêu nhau
Để có con cái và chúng ta sẽ trở nên những người cha
Có những đứa con không nhà không cửa

Sẽ tạo tác được ra những người
Và cả vũ trụ và cả xứ sở

Của tất cả mọi người
Của tất cả mọi thời đại.

(trích « Sự chết, tình yêu, cuộc sống »)

Hai nguồn cảm thực khác nhau xa, nhưng đều mang một nội dung phong phú. Riêng trong bài thơ thứ hai, sức rung cảm của nó có thể truyền sang được tất cả mọi người, tất cả những ai đang tìm kiếm thiên đàng trên trái đất này. Thiên đàng ấy là

tất cả một cuộc sống sung sướng, tự do ngay trên trái đất mà chúng ta đang sống, và cái « thiên đường trần gian » ấy chỉ có những người làm việc là天堂 sống. Những kẻ ăn không, những kẻ lười biếng, những kẻ chuyên sống dựa vào sức của người khác sẽ không còn tìm được chỗ của họ.

Với quan niệm thi ca như trên, thế hệ thi nhân ngày nay đang cùng nhau tiến bước.

Đoàn Trọng Thu ở trong tầng lớp thi nhân tiến bộ ấy. Thơ của anh đã có những cố gắng đáng khen, tuy sự thoát xác còn ghi lại dấu vết của thời quá khứ rái rác khắp nơi.

Đoàn Trọng Thu, sinh năm 1935 tại làng Đồng Quỷ huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, trong một gia đình rất khá giả. Các đấng sinh thành mất sớm. Thu và ba em gái sống nương nhờ tình thương của mẹ kế.

Năm sáu năm trước, tôi đã thuộc từng đoạn thơ của Thu, như đã thuộc thơ của những thi sĩ tôi cảm thấy hợp với tâm hồn mình.

Thơ Thu đủ loại, đủ thể. Ở khía cạnh nào anh cũng tỏ ra xuất sắc.

Mười năm lăn lóc trong điêu linh của quê hương; với những kỷ niệm, những trạng huống đau lòng. Thơ Thu vì vậy phản ảnh rõ từng hoàn cảnh, giai đoạn. Thân phận, gia đình, là nỗi chua xót đầu tiên:

Tôi có người em
Dáng mảnh sắc hồng
Thơ dáng dỏi mắt suối cảm thông
Rớt nhiều mi lệ mùa ly tán.
Thưa xưa em yêu hoa bướm
Tóc đen ngập rắng chiều lên
Nghe em cười vỡ mái hiên
Hoa bướm đậu vàng tay nhè bé.
Yêu thương ngập dưới mái tranh
Tuổi thơ vụt nhẹa chuỗi ngày
lành.

Nhưng rồi mẹ chết
Ngày vui cũng kết
Âm thầm suối ấm lòng nhau
Em thôi cười và bướm hoa xa lạ
Mi xanh buồn như sắc lá
Ngập ngừng nắng quạt hầu anh.
Em cũng yêu thơ
Như người anh thân mến
Tình thương sống trọn kiếp cõ
liệu.

Nhưng núi sông sóng gió nỗi lên
nhieu
Tôi ái ngại rời em
Ra đi tìm ánh sáng.
Em ở lại vui cùng đồng áng
Nhẫn nhục tảng mùa lúa
Tiền gửi nuôi anh.
Tôi đứng bên dày
Hướng về nơi triều mến
Từng mái tranh lịm niềm nỗi
tghen

Mấy thân cây chói với mảnh
thời gian
Trong áy em tôi sống với dân
làng
Cam cùi dầu dưới bàn tay bóc
lột.

(trích « Em »)

Rời xứ sở, bằng vài nét, Thu đã phác họa một cảnh nếu là

người Việt, không ai có thể
quên được:
Tôi dừng bước nơi sầu tư vô giới
Để bên kia dường lịm gạn bùn
dau
Muốn đi sang nhưng sông trăng
không cầu
Đã lạnh lẽo chia đôi bờ cách
biet.
Hai hàng cây chết im và rỗ liệt
Gió ngân sang mà lá ngại lời ca
Đèng nơi đây thô thịt với làn da
Đều run rẩy như lạc miên tử khí
Ôi đêm sâu! ôi đêm sâu huyền bí
Đắm chìm người trong giấc mộng
triển miên
Ôi chia lìa ôi hòn oán vô biên
Mà ai sống những phút giây
sảng sốt.

(trích « Đôi bờ cách biệt »)
và dân tộc, Thu đã đưa ra những
hình ảnh trong những ngày đen
tối. Trong thơ, Thu đã nói
nhiều, tôi không cần phải gộp
lời thêm:
Ai chết đầy hè kia ngạo nghẽ
Cười rung trên xương máu xây
vinh quang
Ai gục đầu mẩy thế hè cầm gan
Mỗi rướm máu hè người vùng
trời đây..
Thay ngũ xuống như lau sậy
Hận dừng lên mẩy từng khồng
Nhạc vong quắc trời mùng lung
Thân chó ngựa cùi đầu trong
phố chết.

Măng non lực kiệt
Hoa dân tộc vất vương
Nhụy hoa phai, tim chất sống
Trời nhợp nhơ, hoa tàn hương.
Măng ơi hoa ơi, ai xót thương
Hoa và măng xô vào cỏi đốc....
.....

Em ơi nắn vú mẹ
Sữa có còn đâu em
Từ ngày héo hắt trong đêm
Thân mẹ vừa chết mà em bú hoài.
Em khóc hỏi cha đâu?
Cha đi cày sầu,
Giồng cây lúa tốt.
Nắng mưa thiêu đốt
Công cha!
Lúa gánh lên riêng.
Cha em nước mắt rung rung
Thân em dõi khát mạch ngưng
máu hồng,
Một sóm cha ra đi
Trên vai dao với súng.
Cơm áo đầy thôi em
Năm sau gió nhắn lời chim
Sóng sâu chôn xác cha bên đất thù
Kẻ vẫn nhân đèn sách
Máu xương từ thuở trong lòn ấy
Máu vẩy hèn cầm bút mực lành
Ném bút ai sùi người bạch diện
Mà ai nhanh sách đầy thời xanh,
Mẹ già chiều gió tiên con yêu
Tím ngắt không gian tuổi mè chiều
Còn hướng về đâu lòng mẹ tủi
Tình trai dính ước với phiêu lưu.
Năm sau mẹ tiên nốt em hai
Em bước ra đi mẹ thở dài
Thôi nhé con ơi chúng huyềi mạch
Súng con nhầm địch nhớ anh trai
Khỏi mù chiến địa
Em thấy anh trai
Máu hoen cây cổ
Em nhéch miệng cười :
« Một tên địch chết... »

(trích « Ai chết »)

Đây là mẫu người, diễn binh
cho những người của một thế
hệ, những chiến sĩ vô danh:
Anh người trai Việt
Mang trong mình giòng máu
tự cường

Bước chân hoạt động khắp bốn
phương
Ở, thất thế khóa tay vào tù tội...
Mới trông thấy anh
Lòng tôi bối rối
Sao nơi đây cứ thêm mãi người
lên
Đây vùng nước độc riêng thiêng
Có những người dân phải sống
Sống hy vọng, sống ấm thầm nuối
chí hưởng
Đèng nguội, đi mài nón của
tuổi xanh.
Đây trần gian nhưng địa ngục
Người bày ra để tiêu diệt lẩn
n' au
Những cục hình man dã thương
đau
Đây nguồn gốc vì trùng trám
tật bệnh
Đoàn người trọc đầu phết phor
áo rách
Đồ mồ hôi gánh cái chũi vai
Sức sống trút xuống nương khóc i
Người trước chết đi để người sau
cố sống
Vì tội đã yêu nói
Đầy thân cho thìn khóc
Sống dọa dẫm chua xót nghĩa
tự do:

(trích « Tưởng Niệm »)

Thơ Thu,

vừa đẹp, vừa hùng,
vừa đau xót. Tôi mượn ý
Huyền Quang để kết luận về anh:

« Đoàn-Trọng-Thu là một trong
những nhà thơ đã ý thức được
sứ mạng của lớp thi nhân đương
thời. Anh đang tìm một hướng
đi lùn trong các tác phẩm. Anh
đã cố gắng đào xới cảm xúc để
có thể hòa mình vào công cuộc
đấu tranh rộng lớn cho tự do,
hạnh phúc, bình đẳng của toàn
tiếng nhân dân. Lầu ngà chỉ còn
thoi thóp trong công trình kiến
trúc của anh. Thời kỳ lãng mạn
và phong kiến đã hết. Văn nghệ
hiện đại, nói chung, thi ca, nói
riêng, cầu có một nội dung lành
mạnh và một cái gì cao đẹp hơn.

Tôi tin rằng Đoàn-Trọng-Thu
sẽ thành công. Sự thành công của
anh sẽ hòa đồng với nguồn hạnh
phúc của nhân dân đồng đảo.

Đó là ngày mà mọi người thấy
vui với cuộc sống hiện tại, và
không còn nghĩ tới chuyện lèn
trời ».

* TẤM LẦN THỨ NHÚT

Hiển binh mới dẫn một người tù vào khám. Viện chủ ngạc liên bão
người tù hảy vỗ quấn áo ra, lặng lẽ.

Người ta hỏi :

— Sao? Tầm à?

Viện chủ ngạc trả lời :

— Ủ! Bộ hỏi giờ chú mầy chưa tắm lần nào à?

Nghiêm mặt người tù nói :

— Chưa bao giờ tôi tắm cả vì đây là lần thứ nhất tôi bị ở tù!

KIÊN TRINH

Truyện dài của Cô VÂN-NGA

(Tiếp theo P: T. số 4)



Ý LẠI thấy tôi để cắp gà Tàu thiếu mập ú bèn ngưỡng cửa và đặt lên bàn chén giỗ mây đựng vài hộp bánh tây với đối rượu cỏ-nhác Mạc-ten là thứ thầy vẫn thích dùng trong khi đến chơi nhà tôi, liền nhìn sững vào tôi :

— Giúp náu đó ?

Má tôi cười xã giao :

— Có chút đinh biếu thầy thiêm dùng lấy thảo.

— Ô, chị cho hoài. Mắc công cháu nó quá. Lần nào tôi vô chơi, thấy nó nấu nướng cực nhọc, tôi thương hết sức. Đề rồi việc đó tôi sẽ bầm lên quan lớn quận, xin ông xuống phước cho thằng Khanh nhở.

— Trảm sự cũng nhờ thầy...

— Phản tôi cố gắng đã dành, nhưng quyết định ra sao còn tùy quan chủ quận chó. Nhưng tôi thấy là được, miễn chị đừng quên ơn trọng của người ta thôi. Chị cứ ở nhà tôi, xem nhà tôi cũng như nhà chị, chừng chiều đây quan lớn quận hơi rảnh, tôi xin phép ông cho chị lên nói khóc cùng ông.

Má con tôi ở tại nhà thầy Ký Lại, tuy vợ chồng thầy ân cần niềm nỡ, nhưng vì mình có tâm sự thắc mắc bên lòng nên chỉ gắng gượng làm vui để khỏi phải mong chờ thời khắc chật chội qua mà sót ruột. Vợ Ký Lại có vẻ thích tôi, thường gọi chuyện hỏi đến những công việc hằng ngày và sự giao thiệp của tôi. Khi biết tôi không có nhiều bạn bè, và nhất là bạn trai, thiêm cười :

— Cô đẹp và đảm như thế, đứa nào cưới được là có phước lăm. Những người con gái tỵ như một cái hoa giữa trời, trăm ống ngàn bướm vẫn vờ, nếu không sớm gặp chủ, hương nhụy còn gì ?

Tôi không hiểu vì ý nào thiêm Ký nói với tôi những lời lẽ ấy, nhưng tôi có nghe nói đến cuộc đời truân chuyên của thiêm và ngờ là thiêm có lòng tốt nên ngoảnh mặt đi và đáp :

— Cháu còn nhỏ, nhà bận, em đồng, việc sắp đặt chờ lệnh bề trên mà thôi. Anh Ba cháu vẫn ở nhà, việc chủ định phải tùy ở bà nội.

— Con gái đời nay hiếm có mấy đứa nghĩ được như cô vậy.

Trưa hôm ấy, thầy ký đi làm về vẫn không nghe nhắc đến việc can hệ của anh Ba tôi. Đến mải chiều, thầy báo in một cách lạnh lùng :

— Quan lớn quận mải bận, tôi cố năn-nỉ cho chị nhưng ông bảo để ông suy nghĩ đến mai.

Má con tôi đành ôm lòng chờ, khắc khoải và phập phồng như người tử tội trong tin phá án. Cơm nước xong, vợ chồng Ký Lại rủ má con tôi đi dạo chợ cho khuây khỏa.

Chợ quận, về ban đêm, cũng không lấy gì nhộn nhịp trừ những khi có gánh hát xa đến Chung quanh « nhà lồng » nhỏ hẹp sáng chóa những ánh đèn măng-xông của đôi giải tiệm tạp hóa buôn bán leo heo với các quán giải khát, quán mì cháo, quán cơm chén bày ngoài trời bên cạnh những hàng quà bánh địa phương như bánh canh, bún cá, bánh bèo dừa, bánh da lợn v.v...

Thiêm Ký dắt chúng tôi đến một tiệm nữ trang, chui mũi bên ngoài lùi kiển, trầm trồ khen ngợi các món nữ trang mải không thôi. Ký Lại sổt ruột kéo vợ đi và căn nhắc :

— Minh kỳ quá, liệu tiền lương của tôi đủ sắm vừa ý mình không mà thứ nào cũng ưa ?

Vợ Ký Lại nũng nịu cười tình với chồng :

— Dù hỏng, chưa chi mình đã rên ! Minh ráng o bế quan thầy, vụt hỏi :

Ông tin được rồi, cái gì lại chẳng sắm cho vợ được ?

Tiên đường về, khi gần đến dinh quận, chúng tôi gặp ông quận Nhiêu đi dạo mát với mấy đứa con. Ông chỉ gật đầu, oai quyền và hách dịch, trước sự cúi đầu cung kính của chúng tôi, đoạn hướng cặp mắt nghiêm khắc hình như có thoáng một chút ngạc nhiên vào mà con tôi rời lạnh lung xoay lưng đi về công quận.

Chúng tôi về nhà Ký Lại. Nhà hẹp có một cái giường và một bộ ván nhỏ, Ký Lại nhường cho má con tôi ngủ chung giường với Thiêm Ký, còn thầy với đứa con gái nhỏ thì qua nằm bên bộ ván.

Ngon đèn đầu giữa nhà đã tắt. Má tôi còn rù rì nói chuyện với thiêm Ký, chợt nghe có tiếng người kêu nho nhỏ ngoài cửa :

— Thầy Ký, ngủ sớm vậy sao ?

Nơi ván ngựa, Ký Lại ứng tiếng hỏi nhẹ :

— Ai vậy ?

— Tôi là Năm Quang, linh hầu trong dinh. Quan lớn gọi thầy lên để dạy việc.

Ký Lại mang dép bước lẹp xep ra mở cửa. Thầy và người kêu cửa to nhỏ một lát, đoạn nghe Ký Lại nói to lên :

— Ủ được, chú về bầm quan lớn là tôi sẽ lên trình bày sau.

Ký Lại bước trở vào nhà, lấy chiếc áo khoát lên vai. Thím Ký vụt hỏi :

— Quan lợn đòi việc gì vào giờ này ? Có phải... chuyện của chị Năm đây không ?

Ký Lại trả lời lùng khùng :

— Có lẽ. Thôi mình với chị Năm cứ ngủ đi, chắc tôi về khuya lắm đây. Cứ để cửa cho tôi, chừng về tôi khỏi kêu gọi rộn ràng...

Ký Lại ra đi. Má tôi với thím Ký cũng thôi nói chuyện, ý chừng mỗi người đang đeo đuổi theo một tu tưởng. Tôi ngủ thiếp lúc nào không hay cho đến lúc mơ màng nghe có người kêu nhỏ bên giường:

— Mình à mình, chị Năm ngủ thức ?

Má tôi ứng tiếng trả lời thầy Ký Lại:

— Việc chi đó thầy. Nay giờ tôi thao thức trong tin thầy.

— Tin mắng rồi đây.

Má tôi lồm cồm ngồi dậy:

— Ủy, ông chịu rồi sao ? Ông chịu cho thằng Khanh về ở đây ư ?

Ký Lại đánh quét thấp đèn lên và hỏi một câu ngoài đè :

— Con... con cháu nó ngủ hay thức ?

Vợ Ký Lại nhìn qua tôi và bảo:

— Nó ngủ say rồi.

— Vậy mời chị Năm qua bên bàn này ngồi đê tôi nói cho nghe.

Ông kêu tôi lên... hỏi về chị đó.

Má tôi kéo ghế ngồi ngang mặt Ký Lại, hỏi thăm tới :

— Rồi thầy nói sao ? Ông đòi bao nhiêu ?

— Ông không ăn tiền bạc gì cả đâu. Tôi bày giải tình cảnh gia đình của chị, ông thương lâm muốn giúp làm nghĩa. Ông chỉ ký tên vào một mảnh giấy gởi lên tinh là thằng Khanh được thả ra lập tức và trở về nhà ngay.

— Chừng nào ông ký ?

Giọng nói của Ký Lại đổi thành ra vẻ dạy đời :

— Dễ không, chị chưa từng nói cùng người ta một lời phải quấy nào cả, ai dại cám mà ghenh với việc thiện hạ ? Ông muốn giúp cho chị như thế là đặc biệt lắm, chị phải nhớ ơn nghĩa cho người ta chó.

Má tôi bối rối :

— Ông cứu thằng Khanh khỏi bị đày, đòi nào tôi dám quên ơn ông.

Ký Lại đánh lửa đốt thuốc :

— Ngày mai này, quan lớn quận bận đi thị sát chợ ông Vèo, ông muốn dứt khoát vụ của thằng Khanh cho rồi, kéo ở tinh thúc dục. Chị phải đi với tôi liền ngay bây giờ đê giáp mặt ông, năn nỉ ông xiêu lòng và ký tên vào tờ giấy bảo đảm rằng từ nay trở đi chị phải kèm chế thằng Khanh không cho nó làm điều gì, phi pháp nữa.

— Đì vào giờ này sao ?

— Quan lớn thường làm việc ban đêm và cũng sắp đến giờ

ông đi nghỉ rồi, nhưng ông thương tình tôi cầu xin, chỉ tiếp chị trong một chốc lác.

— Má tôi lật đật sập soạn đi với Ký Lại. Tôi cố chống lại cơn buồn ngủ để chờ tin lành. Một chốc sau, tôi nghe có tiếng Ký Lại trở về, và vợ y hỏi :

— Còn chị Năm đâu ?

— Chỉ chờ ký tên vào giấy bảo đảm thằng Khanh. Nè má con Trọng, ra đây tôi nói... cái này cho nghe.

— Vợ Ký Lại vương vai ngồi dậy, khoát mùng bước ra. Ký Lại to nhỏ cùng vợ những gì mà thím Ký cười gắt :

— ... thằng cha mắc dịch này... tham lam quá vậy ?...

Ký Lại rù ri thêm :

— Mình giúp tôi đi... Như mọi bạn vậy, có sao tôi chịu... Mình nhớ chiếc neo vàng minh trầm trồ hồi tối không... Tôi mua cho mà ! ...

— Vợ Ký Lại cười khúc khích ; tiếng còn tiếng mất :

— Coi chừng... nó la làng... xấu hổ...

Tuy không hiểu gì cả, tôi cũng độ chừng vợ chồng Ký Lại mưu tính một điều gì bất chính đây. Tôi sực nhớ lại những lời đồn đãi không vé vang gì về cặp vợ chồng quái gở ấy. Cả hai đều kém nết hạnh, chồng ăn chả thì vợ vòi nem, ai cũng có « tình » riêng của mình và nhiều khi vẫn biết đấy mà cứ lờ cho đấy.

Ký Lại nghe vợ cảnh cáo, cười hích hác :

— Ây, kệ tôi !... Thôi tôi đi... mình nhớ nha, mình !

Vợ Ký Lại trở vào giường, lăn qua đụng tôi và hỏi :

— Cô Tư ngủ dữ hả ?

Tôi không trả lời. Giây phút sau vợ Ký Lai khe khẽ ngáy đều. Trời càng về khuya. Tiếng tích tắc đồng hồ trầm trầm rơi trong im lặng...

Tôi chợp mắt đì lúc nào không hay và đến khi giật mình thức dậy thì cảm thấy có một cánh tay gat ngang qua vai tôi. Một hơi thở nóng phì phò bên tai tôi. Tôi lùn mình vào trong, thoảng nghĩ: mình là con gái đương sức, ngủ mê dù đành, chứ thím Ký sao cũng lại xấu ngủ vậy, giường rộng mà cứ ép sát vào người ta vậy ư ?

Nhưng không ngờ, bàn tay ấy đuổi theo tôi trong tầm tối. Tôi vùng nắm lấy, sờ soạng và nhận thấy nó gân guốc như bàn tay của phái mạnh. Khi ngạc, tôi ngồi phắt dậy, hỏi to :

— Ai ? Ai đây ?

Một bóng đen ôm choàng lấy tôi và có tiếng nói hồn hồn rỉ bên tai tôi :

— Đừng la... qua cho em tiền... Xẩm dầu thơm... son phấn, áo quần tốt ...

Tôi héto hồn nữa :

— Thím Ký !.. Có ai lạ chun vô mùng nè !.. Thắp đèn lên mau...

Hồng đèn buông lôi ra. Tôi sợ
quá, gọi thím Kỳ mải thiểu điều
lai tiếng. Khi ấy, vợ Kỳ Lại mới
lên tiếng từ bên bộ ván ngựa:

— Nhỏ nhỏ vậy... Cái gì đó cô
Tư?

— Có ai trong mùng nè, kỳ cục
qua.

Vợ Kỳ Lại ôm ở bǎo:

— Dứa hóng? Vậy mà cô làm
như cháy nhà! Thầy Kỳ đó chớ
ai. Con Trọng ngủ lạ giường
khóc hoài nên thầy đem nó qua
bên dỗ ngủ đó.

Chứng ấy, Kỳ Lai giả vờ tỉnh
giác, nhụ nhạ hỏi:

— Gi mà um sùm vậy?

— Biết đâu? Việc gi cô Tư cõ
la đú chớ.

Kỳ Lai trả lời, rất thản nhiên:

— À, chắc con Trọng ngủ mê
nó... ôm cõ chớ gì. Con nhỏ
thường hay xấu chứng vây lầm.

Vợ Kỳ Lại ngọt ngào:

— Ủ phái, chắc nó nằm chiêm
bao đó cô Tư à. Thời dễ tôi
qua dỗ nó.

Tôi không dám ngủ nữa, khoát
mùng bước ra và hỏi thím Kỳ :

— Má tôi sao chưa về?

— Hồng biết nứa. Chắc còn
chờ giấy... Cô không ngủ nứa
sao? Đi đâu vậy?

Tôi mở cửa ra và đáp:

— Cháu hết buồn, ngủ rồi, đê
chờ đón má cháu.

Trăng non chèn chéch cày
trên những sống lá dừa, buông
tỏa một màu trắng đục trong
màn sương mỏng, mập mờ...
Tôi nhìn về dinh quận, cách đấy
không xa, thấy còn thấp thoáng
ánh đèn. Bước lùn đến giậu hoa
bụt, tôi đặt chân trên con đường
nhỏ bên hông, đi vào trong...

Bỗng tôi giựt mình dừng lại,
lắng nghe những tiếng cãi vã
ồn ào vừa mới phát ra từ nơi
làm việc của ông Quận. Tiếng
nói to hơn cả, ống óng giọng
gầm thét của một người đàn bà
giận dữ, dừa lanh lanh vào bên
tai tôi :

— Ông đừng có chối, không
ăn qua được tôi đâu. Người đàn
bà này là ai? Sao được vào
dinh trong giờ này? Hả... hả...?

Tiếp đấy, có tiếng phản bội
của một người đàn ông, nghe
không rõ, và rồi giọng sư tử Hà
Đông lại rống lên, hung tợn hơn
nữa:

— Điều đình cái gì vào giờ
này? Mà điều đình gì thì cũng
phải qua tay tôi hết. Ông có hiểu
không? Cha chả, nghe ông nói
công việc nhiều phải làm đêm,
tôi cũng tưởng ông hổng dưng
lại nảy ra đức tinh ich nước,
lợi dân... Chứ nào ngờ!.. Trời
ơi là trời!.. Ông giết tôi không
bằng...

Tôi kinh sợ hãi hùng khi nhận
ra tiếng nói léo nhéo ấy là của
bà quận Nhiều, một người đàn
bà cả ghen mà khắp quận ai cũng
sợ mặt.

(Còn nứa)



Phóng sự thời đại của NGUYỄN - THU - MINH

L. T. G.— Các nhân vật trong bài này nếu có trùng tên với
quý vị nào, chẳng qua chỉ là tình cờ. Chúng tôi
tuyệt nhiên không có ý ám chỉ một ai.
Mong quý độc giả hiểu cho.

(Tiếp theo P. T. số 4)



LONG của Alice-Lan
não nề quá, buồn
triste những lời than
ai oán.

Đôi mắt hơi mờ
đi bởi giọng lệ
mỏng. Nàng vội quay mặt sang
phía khác.

Tôi cảm động nhìn Alice-Lan
lòng đau vô hạn.

Những ý nghĩ thương người
trỗi dậy.

Tôi viu vào hai vai nàng để tỏ
lòng thương cảm và muốn nói với
nàng những lời thật chân thành.
Tôi ao trác mọi người đều hiểu
nàng, thương nàng, giúp đỡ nàng
rời khỏi những ngày tháng nặng
trĩu, tối tăm này. Đừng nhìn nàng
với vẻ mặt khinh khỉ, đôi mắt
đục ngầu vì dục vọng, thỏa mãn
ich kỉ của thể xác.

Có tiếng hát ở nhà dưới vong
lên, kéo dài và lải-nhai một cách
trơ trẽn :

« Em như cô gái hãy còn xuân,
Trong trăng thân chưa lấm bụi
trần... »

Hoàng đang nằm dựa ngửa vào lòng thiếu nữ phì phà khỏi thuốc, nghe vậy liền cười lớn :

— Phải đấy! Hát to thêm chút nữa nghe đi. Các em thì còn « xuân » chán.

Tuy câu nói đưa không đâu nhưng lầm ý nghĩa sầu sắc với những con người nơi đây, khiến thiếu nữ im lặng chừng.

Không khí giàn phòng cũng trở nên nặng nề bởi hơi men, hơi người, rộn lên những mùi hăng hắt hòa lẫn hương thơm hoa phấn.

Noi đây, phần nhiều người ta nhìn nhau ở cái bể ngoài hờ hênh đắt giá và chiếc túi kếc sù nặng những giấy voi.

Tôi nhớ lại câu mà Alice - Lan đã nói với tôi lúc trước. Ở đây người ta chỉ cho phép, quý nhau phút đầu, khi mà khách mới đặt chân vào ngưỡng cửa...

Lúc ấy, khách có muốn gì chẳng nữa cũng phải chịu đãi, niềm nở đón đưa. Nhưng, sau khi cánh cửa phòng đã từ từ khép lại, chiếc drap trắng tinh thảng nếp đã nhăn nhúi lại những đường tơ lập thể, thi dù khách có vui đứng chân thủ-thủ hay ra về cũng mặc tình.

Người ta sẽ nhìn nhau bằng những cặp mắt chan chường, ti tiễn như những vết son loang vào thau nước. Và cũng chẳng ai nghĩ

đến ai đã cùng kê chăn dịch gối với mình một trưa bên lề cuộc đời.

Đang vắn-vơ với bao ý nghĩ, thì từ nhà trên có tiếng gót giày đi xuống, xen lẫn những tiếng cười bả hê, khoái trí.

Chúng tôi vừa quay mặt về hướng tiếng cười, chưa kịp nhận xét đã có tiếng hỏi :

— Ai như Hoàng đó phải không?

Hoàng vẫn đứng dung phi-phà khỏi thuốc lên trần nhà thành những vòng tròn quyện bay, đến khi người khách lạ tới sát bên đưa tay ra bắt, Hoàng mới chịu ngồi dậy, tách người ra khỏi lòng thiếu-nữ, miễn cười :

— Nghĩa giọng hỏi, tôi biết ngay là cậu rồi. Sao hôm nay đến muộn thế?

Người khách lạ đáp một cách hóm hỉnh :

— Lỡ gặp... em.

Hoàng vội hỏi :

— Em nào đó, hay không?

— Hay gắt, nữ sinh M. C. mà lại. Minh đưa em đi xem ciné ở Eden, « xô-lô », em khoái chí tử. Thế, còn cậu đến từ bao giờ?

— Cũng vừa đến.

Chợt nhớ tới tôi, Hoàng liền xoay qua giới thiệu người khách lạ với tôi :

— Tí nữa quên mất, mình xin giới thiệu đây là anh Thành bạn đồng quê, đồng sở, và đây anh

M. nhà văn, cũng là anh em quen biết từ lâu cả.

Hai chúng tôi đều trang trọng bắt tay thân mật của phút đầu gặp gỡ ở trong cái « tiểu thế giới » đồng bệnh « cõi cưa » này. Và chưa biết nên mở đầu câu gì với nhau cho hợp lệ, hợp không khí, đã có tiếng Hoàng nhanh nhau tiếp :

— Xừ Thành đây, cũng « một cây » văn nghệ đấy. Hai ông bạn gặp nhau mà trò chuyện thì xứng tay vô cùng. Tôi xin chịu về văn nghệ.

Thiếu nữ ngồi cạnh Hoàng nghe vậy cũng xen vào một câu rất « duyên » và cũng rất hợp lý cho « múa văn nghệ » của ông bạn trỗi dậy :

— Chà, hôm nay mới được biết anh Thành là nhà văn, lâu nay cứ giấu mãi.

Thành nhoẻn miệng cười ra vẻ đặc ý, hỏi tôi :

— Xin lỗi anh, bây giờ anh viết cho báo nào?

Tôi hơi ngượng cho câu phải trả lời, nên đáp :

— Tôi chỉ viết lảng - nhảng, thôi anh à. Anh Hoàng giới thiệu ầu đấy. Dạ, còn anh hiện viết cho báo nào?

Ông bạn có vẻ ngập ngừng một lúc rồi đáp :

— Tôi cũng chỉ viết bậy bạ cho vài tờ, nhưng cách đây mấy năm rồi...

Bỗng có một thiếu nữ lạ từ

nhà dưới đi lên, thấy Thành ngồi với chúng tôi, liền chạy đến bá lấy cổ Thành hôn một cách ngang nhiên.

Thấy vậy, tôi vẫn không ngạc nhiên lắm, vì đã thừa rõ cái không khí, điệu bộ ở nơi này rồi.

Thành tươi cười kéo thiếu nữ ngồi xuống lòng mình rồi hỏi :

— Có chi Thu ở nhà không?

Thiếu nữ trả lời :

— Chị đang nghỉ trong phòng ở nhà trên.

Thành lại hỏi :

— Thế có Mộng - Hoa trong không?

Bích gọi hộ anh đi.

Bích tức là người thiếu nữ mới, mím miệng với Thành tỏ vẻ giận dỗi ra cái điều vì yêu thương nhau. Sự thực thì khác hẳn, chung qui chỉ vì mối lợi là « tiền ». Tiền đã làm cho họ híp mắt lại để biến thành những con vật đúng hơn là con người.

Tôi nhớ, có lần một « cô em » qui của tôi, miệng chưa hết hơi sữa, ngày hai buổi còn ôm cắp da đến trường đã dám nói với tôi : « Trên đời này người ta chỉ qui mến, thương yêu nhau ở đồng tiền, không tiền thì vứt đi hết ». Những lời nói ấy nếu mà đem ra đối chiếu ở đây hiện giờ. Thật là đúng, còn hơn là đẳng khác và tôi không hề cảm thấy thương hại như ngày nào cô em qui của tôi đã nói ra câu ấy.

Rồi không ai bảo ai, mỗi chúng
tôi tự trở về trong cái vui thú
của kẻ bê lá ngút hoa...

Hơi rượu làm tôi đỏ bừng mặt
lên một cách trân tráo, thêm vào
hơi người càng khiến cho tôi
dễ điên cuồng.

Chợt ánh mắt chan chứa dịu
biền, khắc khôi của Alice-Lan
như van lơn, kêu gọi một lòng
thương hiều biết khiến tôi tỉnh
tri.

Bốn ánh mắt chạm vào nhau,
địu dàng và êm ả như bóng chiều
soi mặt nước hồ thu.

Tiếng cười của Hoàng, Thành
và hai thiếu nữ lại rộn lên, cùng
với tiếng chắc luồi lẩn nét cau
mày giận hờn của Alice-Lan,
nhưng không dám bộc lộ làm tôi
hơi ngạc nhiên giây phút.

Hiểu ra, chẳng qua trong lúc
bất ngờ, Thành với tay veo vào
lưng Alice có ý đùa với nàng,
như đã đùa với bao thiếu nữ
khác không một chút đắn đo.

Tôi vờ làm bộ không để ý,
nhìn ra khung trời gay gắt nắng.

Đôi chim sẻ từ đâu sà xuống
đậu vào nhành cây vú sữa ở
trước mặt rồi lại nhởn nhác
bay đi.

Một nỗi buồn man mác lần đến.
Một ý nghĩ lo sợ không đâu
hiện về.

Tôi tưởng chừng như đang rơi
xuống một vực sâu thăm thẳm,
chỉ biết chơi với và chơi với
cho đến lúc kiệt sức. Chẳng khác

gi con báo kia lạc đường đê rồi
chết trên đỉnh núi tuyết Kiliman-
djaro — trong một danh phẩm
của văn hào Ernest Hemingway.

Những cảnh say sưa lại tiếp tục.
Chỗ « Bit-qui », xô-đa thứ hai
được đem ra. Lần này do Thành
đứng khõ chủ, và những câu
chuyện đời, chuyện tình ái lần
vẫn nghệ nứa mùa bắt đầu sôi
nổi.

Hoàng hơi lim dim đôi mắt
ngáy ngủ, dựa ngửa ra thành
ghế, trong lúc Thành cao hứng
mở đê câu chuyện với tôi không
kém « quan trọng » :

— Chúng mình hãy nhấp cạn
ly này đi ! ít khi được gặp nhau
trong cái cảnh này lắm, nên có
say hôm nay cũng không hè gi.

Tôi gật đầu cười thiện cảm,
Thành lại tiếp :

— Nhiều lúc muốn say thử
một lần mà không say được, kẽ
cũng buồn. Nhất là tâm trạng
những con người như chúng
minh luôn luôn sống trong bất
mặc, khắc khoải. Suốt đời đi
tim cái đẹp, cái hay vẫn không
bao giờ gặp, thấy toàn cả trái
ngang.

Hoàng liền xen vào :

— Thôi, dẹp đi. Đừng nói ra ở
đây nứa các cha. Thiên hạ nghe
được lại cười cho là những thằng
khùng. Đến chốn này còn lý
thuyết rởm, giảng đạo đức với
nhau. Không thấy mấy em đang
chờ hai cậu hay sao ?

Chưa dứt lời Hoàng đã quay
lại nhìn Hồng cười toe-toét như
một gã say.

Thành đảo mắt quanh gian
phòng rồi chăm chú nhìn tôi
cười tỏ vẻ muốn phân trần về
câu nói của Hoàng vừa rồi.

Tôi vẫn giữ thái độ cũ, không
vui cũng không buồn. Nếu có
buồn, chỉ buồn vì nghĩ đến
Alice-Lan và những con người
đôi mươi ở chốn này đang đi
về đâu mà thôi. Nhưng rồi cũng
trong khoảnh khắc là tan biến
ngay theo những nụ cười, ánh
mắt, men rượu.

Những hình ảnh mập mờ cứ
đèn-dàng đảo quanh trước mắt
từ tay người khách này sang tay
người khách khác, mà người
nào cũng đám đuối rạo rực như
nhau trải đều trên khuôn mặt
một vệt dài dần độn, cộc cằn
đến kinh tởm.

Đó đây toàn là bóng đèn thè
xác vây phủ.

Có tiếng gọi the-thé ở nhà sau.
Alice-Lan với đứng dậy xin
phép tôi để vào trong. Tôi nhìn
nàng gật đầu nhận lời mơn trớn
như người anh đối với em gái:

— Rồi liệu em có trở ra với
anh không ?

Nàng còn đang ngập ngừng,
đưa đôi mắt mơ buồn thầm
trách, tôi chợt hiểu ý với chưa
đời :

— Em vào rồi ra ngay. Đừng
để anh phải chờ lâu nhé.

Alice-Lan khẽ dạ rồi rảo bước

đi vào. Lời nói của nàng êm
địu quá chừng. Đáng đi của nàng
éo là thướt tha, như một nữ sinh.
Mà thật vậy, ở con người của
nàng còn đọng lại nhiều bóng
đáng thư sinh. Mặc dù khung
cảnh nơi này vẫn không sao xóa
nhòa đi được.

Tôi lặng lẽ nhìn theo đầy
thương hại. Bóng tối như bao
quanh ở nàng.

Có lẽ đọc thấu tâm trạng cảm
xúc ngớ ngẩn này của tôi chàng
Thành nhếch môi cười :

— Trông cậu có vẻ thương
cảm cô à phải không ? Nhất là
con người nàng còn sắc « mủ »
ngày thơ chán !

Tôi hơi khó chịu về lời nói
tự phụ của Thành, hỏi :

— Cậu xét đoán người hơi
tàn nhẫn, theo mình thì thấy
thương hại cho nàng thật đấy.

Thành lại cười, lần này cười
ra vẻ khiêu khích cho những ý
nghĩ non dại của tôi, trong khi
tôi vờ đứng dừng không để ý gì
đến cái cười ấy cả. Nhìn sang
những bàn bên cạnh,

Chợt một bóng người thoảng
qua cánh cửa xuống nhà sau.

Tôi giật mình, lòng run lên
và hồi hộp quá. Chợp vội đôi
mắt, định làm nhín kỹ lại xem
vẫn không sao nhận hiểu, vì
thiếu nữ đã khuất sau bức tường
đầy đặc màu xanh u tối.

(Còn nữa)



Sách MỚI XUẤT BẢN

* NHỮNG CÁNH THƯ MÙA LY LOẠN của Nguyễn-huy-Hiền

(NGÀY NAY xuất bản)

Quyển truyện dài này mô-tả tinh-cảnh đất nước hân yêu bị ngăn đồi bởi một đường vĩ-tuyến. Kể ở, người đi ngâm-ngùi đau xót. Cảm-thông được nỗi đau thương ấy, tác giả ghi lại nơi trang sách dày để nói lên những nếp sống tâm-tình, những tấm lòng ái-quốc thiết tha của lớp thanh-niên hiện đại. Một tác-phẩm gồm những bức thư ngắn, kết-hop lại thành một chuyện dài. Trình bày mỹ thuật, dày 191 trang, giá 37 \$.

* KÍCH TÔN SƠN BÁ TƯỚC của Vương-hoài-An dịch thuật.

(Lan Đình xuất bản).

Một bộ sách gồm 3 quyển khổ nhỏ loại nhì đồng do Vương hoài An dịch cuốn *Le Comte de Monte Cristo* của Alexandre Dumas, một tiểu thuyết gia nổi tiếng của Pháp hồi thế kỷ thứ XIX.

Chuyện phiêu-lưu hấp dẫn, có một giá-trị luân-lý xác đáng, giáo-dục nhì đồng, giải-trí người lớn. Mỗi quyển dày 54 trang, Giá 5 \$.

* HOA ĐÔI MƯƠI.

(Gia Định Hoa Đôi Mươi xuất bản).

Giai phẩm của một nhóm học-sinh Nam-Nữ. Tập hợp những ngòi bút trẻ trung, mầm non của văn nghệ, trong các truyện ngắn, thơ, tùy-bút, v...v....

Tuy tác phẩm «Hoa đôi mươi» chưa đạt đến một nghệ-thuật tinh vi, hays còn nhiều khuyết điểm nhỏ. Song ta có thể tìm thấy nơi tập này cả một sự cố gắng rất đáng khen và đáng khuyến khích của các bạn trẻ muốn giao-duyện cùng văn-tự. Dày 51 trang, in đẹp. Giá 8 \$.

* TOÁN VẬT LÝ, của Nguyễn-văn-Vỹ.

(Cửu Long học đường phát hành)

Một quyển sách toán có đầy đủ các bài toán về điện học, quang học, giảng nghĩa rành mạch, đáp số rõ ràng. Rất cần cho các thí sinh T.H.D.N.C.

Biên soạn rất công phu, ấn loát mỹ thuật. Dày 67 trang—giá 32 \$.

* PHÁP VĂN ĐỆ NHỊ của Phan-huy-Đức.

(Hiệu trưởng Cửu Long học đường)

Loại sách luyện tập Pháp văn. Gồm những bài Luận đề luân lý, thành ngữ kiều mẫu. Dạy theo phương pháp mới. Không những rất có ích cho các thí sinh muốn đậu Tú Tài mà còn cần thiết cho những ai muốn luyện tập thêm Pháp văn.

Sách dày 215 trang, giá 60 \$.

* ANH-NGỮ TINH-ÂM TỪ-ĐIỀN của Phạm-công-Thiện

(Hoàng-Long xuất bản)

Một quyển sách thuộc về loại khảo cứu. Gồm có hai phần :

1) Phần Anh-Ngữ tinh-âm từ điển, sắp theo mẫu tự A.B.C..., ghi lại những tiếng cần đến việc tinh-âm.

2) Phần phụ-lục : trình bày những tiếng có cách đọc khó-khắn đối với những bạn mới học Anh-ngữ, sắp thứ tự theo bảng hiệu phiên âm của Hội Ngữ-âm-học Quốc-tế. (A.P.I.)

Ngoài ra còn thêm một bảng ghi cách đọc của tiếng mà đài phát thanh B.B.C khuyên nên lấy đó làm tiêu chuẩn để cho giọng Anh Ngữ được nhất trí.

Xin thành thật khen tác giả đã dày công biên soạn rộng rãi gần hai năm trời mới hoàn thành được một quyển sách cần thiết cho những người muốn luyện về Anh Ngữ. Sách dày 182 trang, giá 59 \$.

NHỜ CÁC BẠN TRÀ LỜI GIÙM



*

Người làm vườn của bà B. Shaw

Nhà văn trào phúng của xứ Ái-nhĩ-Lan (Island) lừng danh cả thế giới là ông Bernard Shaw, ở một biệt thự lộng lẫy xung quanh có vườn. Ngoài những giờ viết văn, ông thường thích làm vườn trồng cây. Một chiều kia ông đang hì hục vác bình nước tưới cây, quần áo dính đất và nước như một người làm vườn, chợt có một bà khách sang trọng tới gọi cồng :

— È ! Bác làm vườn, mở cồng cho tôi ! Bà Shaw có ở nhà chứ ?

Ông Bernard Shaw ra mở cồng và lê phép nói :

— Mời bà vào, bà Shaw ở trên lầu, tôi xin dẫn bà đi.

Bà khách quý phải nín thở nghe danh tiếng ông Bernard Shaw đã lâu nhưng chưa biết mặt ông lần nào. Bà theo ông vô nhà. Vừa đi bà vừa hỏi truy^n :

— Bác chăm trồng tía mảnh vườn đẹp quá hả ! Bác ở giúp việc đây lâu mau rồi ?

— Thưa dãy hơn 20 năm.

— Chà ! Bác trung thành với chủ quá nhỉ ! Thế mỗi năm ông bà Bernard trả công bao nhiêu ?

— Thưa tôi ở không công. Chỉ có cơm nước quần áo...

— Trời ơi ! Nhà văn sĩ danh tiếng mà đối với bác như thế thì tệ quá ! Bóc lột sức lao động của bác đấy. Hay bác đến ở giúp việc cho tôi. Tôi sẽ trả công rất hậu.

— Không thể được thưa bà. Tôi rất tiếc bởi vì tôi đã ký hợp đồng nhận ở suốt đời với bà Shaw.

— Trời ơi ! bác đại dột quá ! Sao lại ký hợp đồng nhận làm nô lệ suốt đời một cách vô lý thê ! Hợp đồng gì mới được chứ ?

— Thưa bà, hợp đồng đó là giấy Giá-thú giữa tôi và bà Shaw !

Vừa lúc đó bà Shaw trong nhà ra. Hai bà tự giới thiệu cho nhau, rồi bà Shaw chỉ ông Shaw mà giới thiệu cho bà khách lạ :

— Đây là chồng tôi, ông Bernard Shaw.

Nhà đại văn sĩ trào phúng lê phép chào khách rồi lặng lẽ ra vườn tiếp tục tưới cây, trong lúc bà khách kinh ngạc trổ mắt nhìn ông... và xin lỗi Bà !

QUỐC BẢO

★ 1.— Tên đường phố Saigon :

Phạm Hồng-Thái là ai ?

Alexandre de Rhodes là ai ?

Phan Văn Trường là ai ?

★ 2.— Những tờ báo việt-ngữ xuất-hiện đầu tiên ở Saigon cho đến năm 1914, và tên các vị sáng lập.

★ 3.— Vua Minh-Mạng có ra một câu đối không ai đối được cho hay :

« Nước trong leo-léo, cá đớp cá. »

Chỉ có một ông quan nhỏ đối lại :

« Trời nắng chang chang, người trói người »

Ông quan ngỗ-nghịch và có tiến-bộ, chống phong-kiến ấy, là ai ?

★ 4.— Chữ « Tết » do từ đâu mà ra ?

Sao gọi là tháng « Giêng », chứ không gọi là tháng Một ?

Sao gọi là tháng Chạp, chứ không gọi tháng 12 ?

★ 5.— Từ quả Đất lên Mặt Trăng mấy ngàn cây số ?

Từ quả Đất lên mặt Trời mấy ngàn cây số ?

Trên « Trời » có ước độ mấy ngàn mấy vạn ngôi sao ?

« Ngôi Sao » nào gần quả Đất nhất ?

★ 6.— Một Thi-sĩ Việt-Nam chết, rồi hồn nhập về bà vợ. Bà vốn người ít học nhưng từ đó bà cũng trở thành thi-sĩ, làm nhiều bài thơ rất hay. Bà vợ ấy là ai ? Quê ở đâu ? Sống năm nào ? Một bài thơ nào được truyền-tụng nhất của Bà ?

Đáp những câu hỏi ở Phò-Thông

● số 4 ●

* Câu-hát của các em ở Bắc hời trước đây thường hát trong trò chơi ú-tim:

Chi-chi-chành-chành
Cái danh thồi lừa,

Con ngựa đứt cương, — Còn vương thượng-đế — Lập kế đi tìm
Ú-tim... ập !

là có ý-nghĩa hời vua Hàm-nghi bỏ thành Huế ra đi kháng chiến, theo Tôn thất Thuyết.

Thuyết rèn đúc súng đạn (cái danh thồi lừa), vua Hàm-nghi như con ngựa đứt cương, người Pháp không kèm được, để thoát ra khỏi Thành Nội, với hầu hết Hoàng-tộc. Nhưng Pháp vẫn tìm được ông vua khác để đặt lên ngôi Đế (còn vương Thượng-Đế), rồi lập mưu kế để tìm Vua Hàm-Nghi (Lập kế đi tìm)... Vua trốn, Pháp tìm, mãi mãi rồi vua cũng bị bắt (Ú-tim-apse !)

Câu hát đó có từ sau khi vua Hàm-Nghi bị bắt.

* Theo một tinh-thần dàn-chủ thật sự hơn các vua ngoại-quốc như Anh-Hoàng và Nhật-Hoàng chẳng hạn, nhiều vị Vua chúa Việt nam hời xưa đã không ngàn-ngai cưới con gái thường dân, tôn lên làm Hoàng-hậu, như: Lý Thái-Tôn lấy cô thôn nữ hái dâu, tôn làm Thái-Phi (Ỷ-Lan Thái-phi); Thái-tử Sam (sau là Lý Huệ-Tôn) lấy con gái người thuyền chài họ Trần, tôn làm Hoàng-Hậu; Minh-Mạng lấy vợ là một người thường dân ở Thủ-Đức; Mẹ vua Tự-Đức bà Từ-Dũ Hoàng Thái Hậu cũng là con gái thường dân quê ở Gò Công.

* Thi-sĩ trẻ tuổi Việt nam, làm thơ Pháp có tiếng ở Paris, và chết ở Paris, là Nguyễn văn Xiêm. Trước ông có làm thông-ngoân ở tòa Khâm-Sứ Huế, sau sang Pháp. Có để một tập thơ in ở Pháp rất được các giới Thi-sĩ Pháp hoan-nghênh là: *Heures perdues* (1920).

* Trong quyển « Như Tây Sứ Trinh » Đại-Sứ Phan-thanh Giản kể chuyện có gặp bà Madeleine Nguyễn thị Sen từ Lorient mặc quốc-phục lên Paris đón chào cụ lúc cụ đi sứ sang Pháp năm 1863. Bà chết năm 1878 thọ 87 tuổi, tại Lorient. Bà là người Huế, vợ ô Philippi Vannier. Kết hôn tại Huế năm 1802.



Buồn ơi, Chào Mì !

(Xem từ P. T. số 1)

BẠN ĐỌC THÂN MÉN

Đề rút ngắn câu chuyện, tôi chỉ dịch tóm-tắt những đoạn chính của cốt truyện, và bỏ bớt những đoạn mà tôi xé thấy không cần thiết lắm. Xin bạn hiểu cho.

DIỆU HUYỀN

CHƯƠNG V



HÈ rồi đến lúc chấm dứt. Một buổi sáng, Ba tôi dự-dịnh tối đưa chúng tôi đi Cannes, chơi và khiêu-vũ. Tôi còn nhớ Yến-Hoa vui-mừng lắm. Nàng mong được gặp lại không-kì quen-thuộc của những noi trà-thất, thích-hop với số kiếp đa-mang khở-hận của nàng. Còn Ánh-Lê, thật tôi không ngờ nàng cũng bỷ-hả tán thành dự

cuộc truy-hoan ấy. Vì thế khi cơm tối xong, tôi không lo ngại gì cả, vội-vàng lên trên phòng mặc chiếc áo dạ-hội, — chiếc áo độc-nhất của tôi. Đó là chiếc áo do Ba tôi sắm cho tôi, bằng một thứ vải ngoại-quốc màu-sắc dị-kỳ, có lẽ hơi quá dị-kỳ đối với tôi, vì Ba tôi-ưa cho tôi mặc theo kiểu dàn-bà quái-ác.

Khi xuống dưới nhà, tôi thấy ông rực-rỡ trong bộ áo Smoking mới, tôi choàng tay vào cổ ông:

— Ba diện quá xá ! Con chưa thấy ai bảnh như Ba !

— Ba đâu có đẹp bằng thẳng
Tuân-Sinh. Còn con, thì con là
đứa thiếu-nữ xinh-dep nhất trên
đời.

Tôi đáp lại :

— Con đâu đẹp bằng Yến-Hoa
và Ánh-Lê.

Quên rằng ông bị bệnh tê-thấp,
Ba tôi bảo tôi :

— Đáng lẽ con phải dạy Ba
nhảy điệu « be bop » mới được.

Yến-Hoa từ trên lầu xuống-dịnh
bước cầu thang đi xuống. Nàng mặc
áo màu lục, trên miệng nở
một nụ cười è-chè, nụ cười của
nàng trong các nơi tấu điểm.
Nàng hỏi :

— Tự mình đi chứ ?

Tôi đáp :

— Ánh-Lê chưa xuống.

Ba tôi bảo tôi :

— Con lên phòng của nàng
xem nàng đã xong chưa ? Chậm
trễ thế này thì khuya mới đến
Cannes !

Tôi lên cầu thang, cứ bị áo dài
vướng chân. Tôi gõ cửa phòng
Ánh-Lê. Cửa mở, nàng bảo tôi
vào. Nhưng tôi đứng ngoài cửa
ngó vô. Nàng mặc chiếc áo xám,
màu xám kỳ-cục gần giống như
màu trắng, mà ánh đèn định vào
đó cũng như ánh mặt trời mới
mọc định lên màu sắc của nước
biển. Tôi reo lên :

— Đẹp quá ! Ô, áo của bà đẹp
quá, bà Ánh-Lê à !

Nàng nhìn vào tủ kiến, nhoẻn
miệng cười, cũng như người ta
nhoẻn một nụ cười dễ từ-giã ai.

Nàng bảo :

— Màu xám này đẹp tuyệt !
Tôi bảo :

— Chính bà đẹp tuyệt !

Nàng xách tai tôi, và ngó tôi.
Lúc thường nàng có đôi mắt
xanh mờ, lúc này đôi mắt ấy
sáng ngời lên, nàng mỉm cười
bảo tôi :

— Em là một cô bé rất dễ
thương, tuy rằng đôi khi em làm
cho người ta bức minh.

Nàng xuống trước, tôi đi theo
sau. Tôi thấy Ba tôi đứng dưới
cầu thang đón nàng, mặt ngược
lên ngó nàng. Yến-Hoa cũng nhìn
nàng bước xuống. Tôi còn nhớ
rõ các chi tiết cảnh ấy : trước
mặt tôi là một cái ót tóc vàng
rực-rỡ và hai vai tuyệt đẹp của
Ánh-Lê ; ở dưới chân cầu thang
là bộ mặt tung-bừng của Ba tôi
đang đưa tay ra đón nàng, và
xa xa... là hình ảnh đã lu-mờ
của Yến-Hoa.

Ba tôi bảo :

— Ánh-Lê, em đẹp lạ-lùng !

Nàng mỉm cười, bước qua
trước mặt Ba tôi, và lấy áo mảng
tô. Nàng bảo :

— Chúng ta sẽ gặp nhau ở
Cannes nhé ? Mộng-Linh, em đi
với tôi ?

Nàng để tôi lái xe. Ban đêm
đường cái đẹp quá, tôi cho xe
chạy êm đềm chậm chạp. Ánh-
Lê không nói gì. Khi đến một
khúc đường quanh, xe Ba tôi vọt
lên trước, nàng cũng không nói
gi.

Đến trá-thất, Ba tôi khéo sếp
đặt thế nào mà trong chốc lát
chúng tôi mỗi người lạc đi mỗi
nơi. Một lúc tôi gặp lại Yến-Hoa
nơi một bàn rượu, đang ngồi nói
chuyện với một người quen của
nàng, một người Nam-Mỹ đã say
ngà-ngà. Chàng chuyên về nghệ
thuật sân-khấu, và tuy là say
rượu nhưng câu chuyện của
chàng cùng hấp-dẫn. Tôi ngồi
nghe chuyện của chàng gần một
tiếng đồng hồ khá thú-vi, nhưng
Yến-Hoa tỏ vẻ chán, vì nàng
không thích nghe về kỹ-thuật
sân khấu. Bỗng dung nàng hỏi
tôi Ba tôi ở đâu, làm như thể tôi
biết rõ lắm vậy. Rồi nàng đứng
đậy dậy. Chàng Nam-Mỹ hơi buồn
một lúc nhưng nốc thêm một ly
Whisky vào thì chàng lại vui-nhộn
tên. Tôi thì chẳng nghĩ gì cả, đang
khoan-khoái vui-vẻ, vì xã-giao
mà ngồi uống rượu với chàng
thôi. Nhưng tình thế trở nên
buồn cười khi chàng mòi tôi
khiếu-vũ. Tôi buộc lòng phải ôm
tay chàng và cố rút hai chân tôi
không cho dung với chân chàng,
thật là cả một sự khó khăn.
Chúng tôi cười quá-xá, đến độ
khi Yến-Hoa vỗ trên vai tôi, và
thấy bộ mặt Hoạn-thư của nàng,
tôi chỉ muốn tống cõi anh chàng
ky-binh đi cho rồi. Yến-Hoa bảo :

— Tôi chẳng thấy ông ấy ở
đâu cả.

Bỗng dung tôi giận Ba tôi lắm.
Thật là ông vô-lẽ không thể
tưởng-tượng được. Tôi mỉm
cười bảo :

— À, tôi biết hai người ấy ở
đâu rồi. Tôi đi một chút trở
lại liền.

Tôi đã buông tay ra, thì chàng ta
Nam-Mỹ ôm lấy Yến Hoa nhảy,

Trá-thất rộng lớn quá, tôi đi quanh
hai vòng mà không có kura
quả. Tôi đi rảo khắp các bàn
hè, ở sân, rồi sau cùng tôi suy
nghĩ đến chiếc xe hơi. Phải xuc-xao
lúc lâu trong khu vườn mới
tim thấy chiếc xe. Đích thị họ ở
trong đó. Tôi đi phía sau xe, và
dòm qua miếng kiến ở đằng sau
tôi nom thấy họ. Tôi thấy hai
người ngồi kề nhau, và do ánh
đèn ở ngoài chiếu vào trong họ
đẹp lạ kỳ. Họ đang nhìn nhau,
hình như đang nói với nhau
thì - thầm những câu gì. Tôi
muốn lẩn đi, nhưng sự nghĩ
đến Yến Hoa, tôi liền mở cửa xe.
Bàn tay của Ba tôi đang đặt trên
cánh tay của Ánh-Lê. Hai người
chỉ vừa thoáng thấy tôi. Tôi lê
phép hỏi :

— Ông bà vui dùa thỏa thích
chứ ?

Ba tôi tức giận hỏi :

— Có chuyện chi ? Mày đến
dây làm gì ?

— Còn Ba ? Yến-Hoa kiém Ba
khắp mọi nơi từ một tiếng đồng
hồ rồi.

Ánh-Lê quay lại ngó tôi, chậm
rãi, coi bộ còn tiếc rẽ :

— Chúng tôi đi về đây. Em
bảo với Yến Hoa rằng tôi mệt
và Ba của em đưa xe tôi về.

Chừng nào nàng và em chơi
chán rồi muốn về thì lái xe
để tôi.

Tôi giận run lên, tim không ra
rõ để nói :

và— Chừng nào tự tôi chơi chán
(? Bà nói thế hả ? Thật là...
B.. !

Ba tôi kinh-ngạc, hỏi :

— Thật là... thế nào ?

Tôi đáp ngay :

— Ba dắt một người đàn-bà ra
biển dang nắng để nàng không
chiều nỗi, đến khi Ba bốc lột
nàng sạch trơn cả rồi, Ba bỏ rơi
nàng ? Sao dẽ-dàng quá vậy ?
Con phải nói với Yến-Hoa cách
nào bây giờ đây ?

Ánh-Lê quay lại ngó Ba tôi, bộ
tịch nàng chán nản. Ông mỉm
cười, không nghe tôi. Tôi đã
đến mức cău tiết :

— Con đi nói... nói với nàng
rằng Ba tôi đã ngủ với một bà
khác rồi, có phải vậy không ?

Ba tôi nặc tôi một tiếng cùng
một lúc Ánh-Lê tát vào má tôi
một tát tay. Tôi lật đật rút đầu
tôi ra khỏi cửa xe. Ba tôi còn
bảo :

— Con phải xin lỗi.

Tôi đứng yên gần cửa xe, đầu
óc xáo-lộn. Những cù-chỉ cao-
thượng thường đến quá trễ
trong trí tôi.

Ánh-Lê bảo :

— Em lại đây.

Coi bộ nàng không dữ tợn, nên
tôi lại gần. Nàng đặt bàn tay

nàng trên má tôi và nói với tôi
rất dịu dàng, chậm-rãi, như thể
tôi là một đứa hơi ngu-ngốc :

— Em không nên tàn-nhẫn.
Tôi buồn cho Yến-Hoa. Nhưng
em là người khá tè-nhị đê sắp
dắt việc này khéo-léo hơn. Ngày
mai chúng ta sẽ hết thắc mắc.
Tôi làm em đau lắm sao ?

Tôi lễ phép đáp :

— Bà tưởng không đau hả ?

Thấy Ánh-Lê bỗng dừng diu-
hiệu như thế, và nhớ lại sự quá
nóng-nẩy của tôi vừa rồi, tôi
muốn oà ra khóc. Tôi nhìn hai
người đi xe về, lòng tôi không
còn gì nữa cả. Tôi chỉ còn tự an
ủi với tôi rằng tôi cần phải
khéo-léo để dàn-xép ôn-thỏa câu
chuyện. Tôi đứng đĩnh trở vào
Trà thất, thấy Yến-Hoa vẫn còn
khiêu-vũ, chàng Nam-Mỹ deo
chặt trên cánh tay của nàng.

Tôi bảo, với giọng thờ-ơ :

— Ánh-Lê bị cám. Ba tôi phải
lái xe đưa nàng về. Bà đi uống
chút gì với tôi không ?

Nàng ngó tôi, không trả lời.
Tôi tìm lời nói cho nàng tin :

— Ánh Lê bị mửa, trông khiếp
quá, chiếc áo của nàng bẩn cả !

Tôi tưởng chi tiết đó đủ tỏ ra
là thật quá rồi, nhưng Yến Hoa
khóc, dịu dàng, buồn-bã. Não
lòng, tôi ngó nàng Nàng bảo :

— Mộng-Linh à... Mộng-Linh..
Lâu nay chúng ta vui sướng
xiết bao...

Nàng lại khóc thồn-thức-

Chàng Nam-Mỹ say rượu cũng
khóc, vừa lặp lại : « Lâu nay
chúng ta vui sướng xiết bao...
xiết bao... »

Lúc bấy giờ, tôi ghét Ánh-Lê
và Ba tôi. Tôi có thể làm bất cứ
diều gì đê Yến-Hoa đừng khóc
nữa, và anh chàng Nam-Mỹ kia
cũng đừng thồn-thức. Tôi bảo :

— Vụ này chưa giải - quyết
xong đâu, bà Yến-Hoa à. Bà về
với tôi.

Yến-Hoa khẽ ấm-ức ấm-ủi :
— Tôi sẽ trả và để lấy va-li của
tôi. Thôi, Mộng-Linh, chúng ta
nên từ biệt nơi đây. Chúng ta
đã thông cảm nhau nhiều rồi.

Kè ra, từ trước ta chỉ nói
chuyện với nàng về ời mưa
trời nắng, hoặc mối nốt nò,
nhưng bây giờ tôi cảm thấy hình
như tôi mất người bạn c-thân-
yêu. Tôi lật đật quay gót chạy
phóng ra xe... (Còn tiếp)

* NỘI TIẾNG NHƯ « CỒN »

Trước khi ra sân khấu, vị giám đốc hỏi một ca sĩ tân nhạc :

— Anh đê bao nhiêu thời giờ đê hát 1 bản ?

Ca sĩ trả lời :

— Từ 15 đến 18 phút.

Ngạc nhiên viên giám đốc hỏi :

— Hát 1 bản phải mất đến 15 phút lận à ! Tôi không thè nàos
tin đăng.

Ca sĩ liền giải thích :

— Không. Tôi hát trong 3 phút là hết 1 bản, nhưng còn 12 hay 15
phút kia tôi dành riêng cho chính già vỗ tay khen.

* MỚI CÓ MƯỜI TUỔI

Bé Hồng (10 tuổi) làm bieng đi học, ở nhà gọi điện thoại nói chuyện
với bà giáo :

— Thưa bà, em Hồng bệnh nặng và hôm nay không đi học đặng
Bên kia đầu giây bà giáo trả lời :

— Tôi thành thật chúc em Hồng chóng lành mạnh.. nhưng xin làm
cho tôi biết ai đang nói chuyện với tôi trong giây-nói đây ?

Bé Hồng trả lời :

— Thưa Bà, tôi, tôi đây là má bé Hồng !...

* SƯ TỬ « HÀ-DÔNG »

Một người bạn hỏi Ba Búa :

— Anh có biết không ? anh ly dị vợ, tức là anh đào-ngủ.

Ba Búa trả lời :

— Anh chưa biết vợ tôi mà, một sư tử « Hà Đông » có tiếng, tôi
ly dị vợ tôi với tư cách là « Kẻ muôn lánh nạn » hơn là kẻ đào ngũ.



CÔNG CHÚA

CÁC em nhi đồng thân mến,

Kè từ nay nơi trang này, chỉ sẽ kè cho các em nghe một chuyện cõi-tích hay chuyện ngắn mà xưa, lúc chỉ bằng tuổi của các em chỉ thường được bà nội đẽ ngồi trong lòng âu-yếm và kè lại cho chị nghe. Mãi đến hôm nay đã bao lần trăng tròn rồi lại khuyaết mà dù âm của ngày thơ ùa vẫn còn vương-vấn trong lòng chị. Chị nghĩ đến các em, rồi lại viết ra đây cho các em thường thức. Chị hy vọng những dòng chữ dưới đây sẽ làm cho các em được hài lòng, thích thú sau những giờ học hành mệt mỏi. Đó là mục đích duy nhất của chị vậy.

TÓC VÀNG

NGÀY xưa, ngày xưa có một vị vua trẻ tuổi, hiền lành nhân đức, trị vì một nước thái bình an cư. Nhà Vua muốn lập ngôi Hoàng Hậu nhưng phải để tự ý ngài lựa chọn trong hàng dàn giả. Một hôm Ngài giả dạng là một thường dân đi dạo khắp Kinh-thành, dọc đường trời đồ mưa, Ngài vào trong một căn nhà gần đấy để tránh mưa. Bỗng Ngài nghe bên trong có tiếng nói cười vọng ra, tờ mờ Vua đến gần cửa sổ dòm vào thấy có 2 thiếu-nữ trẻ đẹp đang ngồi thêu mật chuyện trò với nhau.

Cô thứ nhứt nói :

— Nếu chị hân hạnh được

Hoàng đế cưới, làm Hoàng-hậu thì chị sẽ sanh cho Ngài một đứa con trai khôi ngô tuấn-tú mà sau này nó sẽ trở nên một vị anh hùng lừng danh trên vũ trụ.

Cô thứ hai tiếp :

— Còn em, nếu được làm Hoàng-hậu ư? Thời thì sung sướng biết mấy. Em sẽ sanh cho nhà Vua một nàng Công-Chúa đẹp dịu-dàng khả ái với mái tóc vàng óng ánh tươi.

Nghe xong nhà Vua mỉm cười lặng lẽ trở về cung. Sau một thời gian suy nghĩ nhà Vua lập cô em lên làm Hoàng-hậu. Thế là vài hôm sau nhà Vua mở tiệc linh-định, khắp kinh-thành tung bừng nhộn nhịp, dân chúng vui mừng dự lễ sách phong Hoàng-hậu.

Thời gian èm đềm trôi qua, một hôm Hoàng hậu âu yếm báo tin cho Vua hay rằng mình đã thụ thai. Vua vui mừng không xiết khi nghĩ đến lời nói trước kia của Hoàng hậu. Nhưng vài hôm sau Ngài lại phải thân chinh đi dẹp giặc ở một địa điểm xa xôi. Cuộc sum-vây chưa được mấy chốc thì lại diễn cảnh kể ở người đi. Nhà Vua ngậm ngùi chia tay Hoàng-hậu và khuyên nàng hãy an lòng lo săn sóc sức khỏe và đưa con thơ còn đang trứng nước. Riêng Hoàng-thái-Hậu không hiểu sao bà lại rất hiềm thù con dâu vô cùng và luôn tìm đủ mọi cách để mưu hại nàng.

Thời gian qua, ngày khai hoa nở nhụy của Hoàng Hậu đã đến. Đúng như lời nói xưa, nàng hạ sanh ra một nàng công chúa mủm mỉm đáng yêu với mái tóc vàng óng ánh. Khi ấy Hoàng thái Hậu tức trực bên giường lúc nào không biết. Bà liền ầm công chúa đáng thương kia đem ra ngoài vườn ngự uyển đào đất chôn sống đứa cháu vô tội của bà, và không quên thay vào đấy một con chó nhỏ xấu xí gồm ghê. Thi-hành xong thủ đoạn dã man kia, bà liền viết thư báo tin cho Vua hay Hoàng-hậu đã hạ sinh ra một quái thai mà hình thù giống chó chú không phải nàng công chúa quốc sắc thiên hương có mái tóc vàng mà nhà Vua hằng mơ ước.

Nhận được tin ấy, nhà Vua nỗi trận lôi đình, cho Hoàng-hậu là một bà phù-thủy chuyên đi nói láo để lừa bịp người. Tức thì Vua gởi một bức thông điệp truyền lệnh cho giam Hoàng-hậu vào lãnh cung lập tức. Tội nghiệp cho Hoàng-hậu vừa sanh con đang non ngày non tháng mà phải chịu cảnh sống khai khổ của một người tù tội.

Về phần nhà Vua, từ khi hay tin ấy Ngài đâm ra buồn rầu không thiết hối loạn, và kéo dài cuộc chiến chinh đến mười năm dài đằng đẵng mới trở về Kinh thành. Một hôm vua đi dạo vườn ngự uyển để giải khuây, khi đi ngang qua chỗ Hoàng thái Hậu

đã chôn Công Chúa khi trước, Ngài bỗng dừng lại vì thấy nơi đấy có một cây lật mọc tự lúc nào, trong lòng nhà Vua bỗng nhiên thấy yêu thích lạ, Ngài đến vuốt ve ngắm nghia. Từ đây nhà Vua thường hay chăm sóc đến luôn. Hoàng thái Hậu thấy thế không bằng lòng, bà lo sợ một ngày kia nhà Vua sẽ thâu rõ hành động tàn ác của bà thì nguy. Nghĩ thế bà bèn lập mưu để đốn phúc cái cây quái ác kia. Một hôm bà nhủ với Vua rằng :

— Con ôi, ngày nay mẹ đã già yếu mẹ không còn thiết gì hơn nữa, mẹ chỉ yên con một điều giản dị nhưng không biết con có bằng lòng chẳng ?

Nhà Vua vốn là người con có hiểu với mẹ, nên khi nghe bà nói thế Ngài liền bảo :

— Việc chi mẹ cũ nói, dù cho có khó khăn đến đâu, mà làm vui lòng mẹ là con không từ nan.

Bà Hoàng thái hậu sâu hiềm kia khẽ mỉm cười nói :

— Mẹ muốn con cho người ra đốn cái cây mọc trong vườn ngự uyển đóng cho mẹ một



chiếc giường để mẹ nằm nghỉ khi đau yếu. Được vậy thì mẹ mới vui mà sống với con, nếu không thì.... mẹ sẽ chết mất con à !

Nhà Vua tuy trong lòng rất tiếc thương cây ấy song Ngài cũng chịu lòng mẹ cho người đi đốn vào làm thành một chiếc giường tuyệt đẹp. Hoàng thái Hậu rất đổi vui mừng. Nhưng khờ thay ! Đêm đêm khi nằm lên

chiếc giường ấy thì bà lại trằn trọc thâu đêm không hề ngủ được. Trong đêm trường canh vắng tai lại nghe vàng vang tiếng thỏ thè của tám ván nói bên tai.

— Nội ơi ! Sao nội nằm lên mình cháu đau quá !

Hoàng thái Hậu nghe xong lạnh toát cả

người, mồ hôi ra như tắm, bà mong cho đêm chóng tàn để sáng ra bà sẽ thủ tiêu chiếc giường quái ác kia. Thì rồi hôm sau bà lại nói với Vua :

— Con ạ, chiếc giường kia tuy đẹp thật, song làm bằng cây cứng cát mẹ năm không thấy đau mình mấy, vậy tốt hơn con nên đem đốt nó đi.

Nhà Vua tin lời mẹ, truyền quân lính khêng chiếc giường ra sân phóng hỏa. Hoàng thái hậu rất hài lòng đứng nhìn chiếc giường cháy gần hết rồi mỉm cười. Nhưng khi ngọn lửa sắp tàn, trên đống tro chỉ còn le lói một ngọn lửa yếu đuối bỗng vụt sáng loé lên và biến thành hình một con chiên có bộ lông vàng ánh. Con vật đứng nhìn nhà Vua với đôi mắt hiền lành như van lơn cầu mong ngài che chở. Nhà Vua rất đổi kinh ngạc, nhưng ngài lại có cảm tình với con vật hiền lành xin đẹp ấy ngay, bèn truyền lệnh cho nội giám săn sóc và nuôi nấng thật chu đáo. Thấy thế Hoàng thái Hậu lại càng bức tức, bà biết rằng đó là di tích của nàng Công Chúa tóc vàng vẫn còn quanh quần trong cung. Bà lại nghĩ mưu kế, bà rên rỉ, khóc lóc với nhà Vua rằng bà bị bệnh rất nặng, muốn được thuyền giám nhanh chóng chỉ còn có cách làm thịt con chiên kia, bỏ vào lò quay cho thật ngọt để bà ăn là khỏi bệnh. Hoàng Đế nghe thế cầm lòng không đậu, liền tuân theo lời Mẫu Hậu, mặc dầu Ngài rất thương tiếc con vật hiền lành kia. Thế rồi con chiên bị đem đi làm thịt, một viên nội giám đem bộ lông bằng vàng ra sông rửa cho sạch sẽ. Viên nội giám vừa nhúng xuống nước thì bộ lông vụt rời khỏi tay và rớt xuống dòng sông trong đang chảy xiết.

Lúc ấy có một ngư phủ đánh

cá về bỗng thấy trên đợt sóng nhấp nhô có vật gì óng ánh bèn bơi thuyền đến vớt lên và bỏ vào hộp đem về. Đến nhà Ông mở hộp ra để khoe với vợ, bỗng ông kinh ngạc về bộ lông vàng lúc này lại biến thành một đứa bé gái xinh xắn với mái tóc bồng vàng óng ả, đang nằm thiêng thiếp trong hộp kia. Hai vợ chồng rất đổi mừng rỡ, vì rất hiếm hoi nên nhận đứa bé kia làm con và quý mến như con ruột. Hằng ngày đứa bé giúp cha mẹ trong công việc đánh cá hay dùa bón với con chó can đảm và trung thành của Ông.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, đứa bé đã trở thành một cô thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, thêm vào đó nàng lại đàn hay hát giỏi thế nên tuy sống trong túp lều tranh nghèo khổ, song người ta vẫn thấy ở nàng có bí ẩn những cử chỉ phong lưu đài các. Một hôm nhân thấy cha mẹ vui vẻ, nàng liền đến thưa rằng :

— Thưa ba, má, con nghe người ta bảo ở kinh thành có hội hoa đăng vui lắm, ba má cho phép con lên đây xem nhé.

— Con là gái mà đi một mình trên đường xa lạ như thế không tiện đâu con à.

— Ba, má đừng lo, con sẽ giả dạng là một người ăn xin dơ dáy thi không ai để ý cả.

Mặc dầu thương con, không muốn rời nàng một bước, song

trước ý định quả quyết của con.
Hai vợ chồng người đánh cá
phải chịu theo ý nàng.

Ngày lên đường đã đến nàng
ngậm-ngùi từ-giã cha mẹ rồi mặc
y phục rách rưới, và mang theo
bên mình một cây đàn cũ kỹ,
đầu đội nón che kín mái tóc
bằng vàng. Để được chắc ý hơn
cha mẹ nuôi nàng cho con chó
theo để hộ vệ nàng trên bước
đường xa lị.

Trên con đường về kinh thành
xa tấp người và vật đã thấm mệt,
tiền lộ phí của cha mẹ nàng gởi
theo cho nay đã hết. Chung quanh
người ta đồng đúc nhưng chẳng
ai đoái tưởng đến một người ăn
xin dơ bẩn như nàng. Một hôm
trời đã ngã về chiều, nàng bần
khoản không biết đêm nay ngủ
nơi đâu. Đánh bạo nàng đến gần
một người lính đang đứng gác
cung điện nhà vua để xin ngủ
nhờ nhưng trông thấy nàng dơ
bẩn nên người lính bèn đuổi đi.
May thay, lúc ấy Hoàng đế đang
đạo mát trong vườn ngự uyển
thấy thế động lòng trắc ẩn bèn

truyền nội giám rước vô đền, dài
một bữa cơm thịnh soạn xong nhà
Vua vời cô bé đến trước bệ rồng
để thử tài xướng hát. Cô bé hát
đầu đàn và cất giọng ca lúc hống
lúc trầm, ní non, thánh thót như
oán than như trách móc, nàng
kể lại nỗi gian khổ của mình sau
bao năm trời lận đận và nỗi đau
đớn của mẹ hiền trong chốn
thâm cung lạnh lẽo. Nhà Vua
ngồi nghe ngày ngắt không cầm
giọt lệ. Ca xong nàng bỏ mũ
xuống, những lọn tóc to vàng
ánh buông tỏa trên vai. Nhà Vua
hiểu ra, đâm sầm lại ôm lấy con
nghẹn ngào :

— Ôi ! con yêu quý của ta lại
đến nồng-nỗi này ư ?...

Lиên khi ấy vua truyền lệnh
bắt Hoàng thái Hậu đem đi thiêu
sống. Ngài sung sướng dắt con
xuống tận lãnh cung để rước
Hoàng hậu đang buồn đau khóc
hận nơi thâm cung.

Cuộc sum họp bất ngờ khiến
cho mọi người mừng mừng, tủi
tủi, xúc động can tràng, hai hàng
lệ nóng chảy dài trên gò má.

* KHÔNG TỬ ĐỜI NAY *

Vào một buổi trưa nắng gắt, một đứa bé cứ mãi theo sát sau một bà tướng tá lớn người. Bà nó thấy rất khó chịu. Sau rốt, bức bộ quá, bà liền xaya lại và hỏi thảng bé :

— Mày làm gì theo tao mãi vậy ? Mày muốn tao kêu lính bắt
mày không ?

Thảng bé nài xin :

— Xin bà đừng làm như vậy tội nghiệp em. Bà hãy nghỉ coi, ở
đường này, chỉ có sau lưng bà mới có bóng mát mà thôi !



● * * ☆ BA TÈO ☆ * * ●

(Xem Phò.Thông từ bộ mới, số 3)

* của Trần-văn-Hồng.

180 Nguyễn.văn-Sâm, Sài-gòn.

2280. — Cha chài mẹ lười con câu,
Thằng rề đóng đá con dâu di mò.

2281. — Con ơi ! Ở lại với bà,
Má dì làm mắm tháng ba má vè.
Má vè có mắm con ăn,
Có khô con nướng có em con

bồng.

2282. — Bồng em di dạo vườn cà,
Cà non chăm mắm, cà già làm
dura.
Làm dưa ba bĩa chua chua,

Chị kia xách dĩa lại mua ba tiễn.
Ba tiền mắc lắm chị ơi,

Cho thêm miếng nữa cho vừa
bữa ăn.

2283. — Thương trò may áo cho trò

Thiếu bâu thiếu vặt thiếu hò trò
oir !

2284. — Thương em chẳng dám
vô nhà.
Đi ngang qua ngõ, hỏi gà bán
không.

2285. — Cúc mọc bờ ao, gọi là
cúc thủy,
Sài-gòn xa chợ Mỹ dâu xa.

Anh di dâu cũng ghé lại nhà,
Trước thăm phụ mẫu sau là thăm
em.

2286. — Tiếc công vạch lỗ chun
vào,
Thăm khôngặng bậu, hàng rào
nó cào trầy lung.

2287. — Tiếc công súc tép nuôi cò,
Mai sau cò lớn cò dò cò bay.

TIN-TỨC

VĂN-HÓA

QUỐC-TẾ

BA TÈO

- 2288.— Trồng trầu trồng lợn với
tiêu,
Con theo hát bởi mẹ liều con hứ.
2289.— Không chồng đi dọc đi
ngang,
Có chồng cứ thẳng một đường mà
đi.
2290.— Giận chồng xách gói ra
đi,
Chồng theo nắn nỉ từ ti trả về,
*** của Nguyễn-Văn-Nghị,**
36 8 Lý-thường-Kiệt, Huế.
- 2291.— Đói lòng ăn một bát sịm
Uống một bát nước đi tìm bạn
quen.
2292.— Chàng ơi ! phạ Thiếp
làm chi,
Thiếp là cơm nguội để khi đói
lòng.
2293.— Cách sông nên phải lụy
đò,
Tôi trời nên phải lụy o bán đầu.
2294.— Khi nào triêng (1) nắng
anh chớ,
Qua truong anh đợi bây giờ nghe
ai.
2295.— Mẹ cha chi rúa mẹ cha
Nơi gần không gả, nơi xa dem
vào.
2296.— Đêm khuya Thiếp mới
hỏi chàng,
Tre non kham lá dan sàng được
không?
— Thiếp hỏi thì chàng xin thưa:
Tre non thẳng lá dan chưa được
sàng.
2297.— Trời nắng mưa, (thì)
giêng nắng dày,
Anh nắng đi lại mẹ thẳng nắng
thương.
2298.— Lên non nghe một tiếng
cỏi,
- Thương con nhở vợ, quan đài
phải đi.
2299.— Ra về không dirt mà về,
Bỏ non, bỏ nước, bỏ lời thề cho
ai
2300.— Thôi thôi xếp sách ra về
Học-hành chí nữa chúng ché bạn
cười.
Bạn cười thì mặc bạn cười,
Tháng năm đi cưới tháng mười
có cọn.
- 2301.— Năm nay con gái hồn hào,
Trai chưa làm rể, gái đã vào làm
dâu.
2302.— Bao giờ đá nồi, rong chìm,
Muối chưa, chanh mặn mới tìm
dặng em.
2303.— Ba phen tàu hồi cǎ ba,
Phen này hồi nữa lén chùa di tu.
Lén chùa thấy Phật muôn tu,
Về nhà thấy mẹ công phu chưa
đèn.
2304.— Khi vui non nước cũng vui,
Khi buồn sáo thổi đàn dội cũng
buồn.
2305.— Cầm vàng mà lội qua
sông,
Vàng trôi không tiếc, tiếc công
cầm vàng.
2306.— Ra về anh chẳng cho về,
Cầm tay kéo lại xin để cầu thơ.
- * của Trần-quốc-Bản.**
- 2307.— Sáng mưa, trưa nắng,
chiều nồm,
Trời còn thay đổi, hương mồm
thế gian.
2308.— Thân em như miếng cau
khô,
Kẻ thanh ua mỏng, kẻ thô ua
dày.
- (Còn tiếp)

- * MỸ.— Cô đào chóp bóng Mỹ, MARYLIN MONROË, vợ Văn-sí ARTHUR MILLER, có chưa đã bảy tháng, vừa mới sảy thai. Năm ngoái, cô ấy cũng bị sảy thai một lần rồi. Có lẽ tại cô ưa nhảy quá chô gì, há cô ?
- * NGA-SÔ.— Văn-sí trú-danh Nga-sô TSHEICHWILI, được giải thưởng STALINE, tháng rồi trốn sang Tây Đức, vừa tuyên-bố quyết định ở luôn bên Thế-giới Tự-do để tiếp-tục viết văn, không về Nga-sô nữa. Ủa ! Vậy chớ ở Molt-Cu không tự-do sao, văn-sí !
- * PHÁP.— Hai Nữ-sí « thần-dồng » mới của Pháp : Cô bé ANNE LAURENT, 14 tuổi, mới xuất bản quyển tiểu thuyết « LA FEUILLERAIE », và cậu JEAN LINNEMAR, xuất bản quyển « JOURS DE PLUIE », & Paris. Xin mét hai cô cậu này cho chị Diệu Huyền để thêm trong mục Minh ơi !
- * ÚC.— Vừa rồi bên Úc có chầu-chấu phá hại mùa-màn rất nhiều. Muốn trừ loại ấy, CÁC BÁO Ở ÚC CÔ-ĐỘNG ĐÂN CHUNG NÊN BẮT CHÂU CHÂU NƯỚNG ĂN. Hoan-ho ! Thịt chầu-chấu !
- * AN-ĐỘ.— DOM MORAES, một Thi-sí Ấn-độ mới 19 tuổi, vừa được giải thưởng văn chương Hawthornden lớn nhất của Anh quốc. Lại một Thần đồng nữa ! Loạn Thần-dồng, há có Françoise Sagan !
- * NGA.— Thứ sáu 2-1-1959, hồi 16g57 G. M. T. (giờ quốc-tế) Nga-sô đã phóng « Vệ-tinh nguyên-tử » bay chung quanh mặt trời. Ngày 14-1-59, Vệ-tinh còn cách xa mặt trời 146.400.000 cây-số, sẽ bay luôn trong 15 tháng, và sẽ tan ở đường quỹ-dao của nó chung quanh mặt trời, chớ không rớt xuống quả đất. Nhưng hôm nay Vệ-tinh ấy đã im hơi tắt tiếng rồi. Nitchevo, Comrad Krutchev !
- * ANH.— Ông WINSTON CHURCHILL, nguyên Thủ-tướng Anh, vừa là Họa-sí và Văn-sí, hiện đang viết chuyện phim cho hãng phim Korda. Chắc cụ viết chuyện « Lịch-sử, điều xi-gà » hèo Cụ ?
- * TRUNG HOA.— Nữ-sí LIÊN SAN hồi năm 1956 đã từ Hương Cảng đi vào lục địa này lại vừa vỡ mộng trở về với thế giới tự do. Tới Hương Cảng Nữ-sí tuyên bố :
- « Mỗi khi nghỉ tới miền lục địa Trung Hoa, tôi không thể nào ngán nỗi niềm đau khổ và hối hận. Khi tôi mới bắt đầu cuộc phiêu lưu mạo hiểm vào lục địa Trung hoa lòng tôi thật xôn xao náo nức tràn ngập bao hy vọng và mộng rái nhiều tối tượng lai trường nó huy hoàng rực rỡ lắm, bây giờ trở về đây thì tôi chỉ còn u buồn, mộng đẹp đã tan, thực tế thật phủ phàng vậy ơi ! » Nữ-sí Liên San định viết một cuốn sách tựa là « Bắc-Binh-u-uất ». BẮC-Binh hay BẮT-binh ? và cái gì mà « u » dữ vậy, ha Nữ-sí Liên-San ?

ĐÁP BẠN BỐN PHƯƠNG



- * Ông Lương-Nguyễn (Sở trà Lê-xuân-Sanh, Blao). — Những nhận-xét của ông về « nguyên-tử muối » rất đúng. Chúng tôi hoàn-toàn đồng-ý :
 - 1) Phần nhỏ nhất của muối, đường v.v... là phân-tử (molecule).
 - 2/Nguyên-tử là phần nhỏ nhất tồn-tại trong trạng-thái kết-hợp : Cl, Na trong muối, H, O trong nước, v.v...
- * Nguyễn-minh-Ngọc(238/134, Nguyễn-tri-Phuong — Chợ lớn) ; Thành-thật cảm ơn thư bạn. Bạn cố-gắng sẽ thành-công. Tôi sẵn-sàng lựa đăng những bài có giá-trị nhất. Thành-mến.
- * Bạn Nguyễn-phúc-Anh (Phủ Tổng-Thống Saigon) : — Xin bạn gửi cho vài chuyện ngắn khác hấp dẫn hơn.
- * Bà Nguyễn-văn-Lê —
Đã nhận được « Một chuyện tình qua ca-dao ». Thành thật cảm ơn Bà. Rất tiếc không đăng được.
- * Ông Hoàng (Yên-Đồ Saigon) :
Tạp chí PHÔ-THÔNG không có mục « Tìm việc làm ». Mong Ông thông cảm cho.
- * Trung-úy Nguyễn-văn-Vũ :
Đã nhận được các bài thơ của Ông. Chúng tôi đang xem.
- * Một bạn quân nhân (K.b.c. : 3047) :
Tạp chí Phô-Thông khác với tuần báo Bông Lúa nên mục « Nhịp cầu thông cảm » không thể đem qua « Phô-Thông » được. Thành thực cảm ơn mỹ ý của ông bạn.

- * Hạ-sĩ Đỗ An — Phòng 3 (K.b.c. 410) :
Chúng tôi rất đồng ý với những lời trong thư của bạn. Nhưng Bà Thu-Vân là phụ nữ, thì bao giờ tình cảm của người phụ-nữ cũng tệ nhỉ hơn của đàn ông. Vì vậy mà họ dễ bị cảm xúc đến rơi lệ.
- * Ông Hoàng-hữu-Pha (Giáo Sư Quốc Học Huế) :
Đây, địa chỉ của Ông Trần Đỗ : 166/18 Lý Thái Tổ — Cholon
Hay : Hộp thư số 459 — Saigon
- * Bạn Trần-Quốc (Huế) :
 - 1) Bị « Mộc đè », là tại vì tâm-thần bất định, bị một ám ảnh gì nặng nề trong tri óc hoặc bị giuròng cứng không nệm v.v... chứ không phải bị « ma đè ».
 - 2) Ban đêm trời tối thấy ngoài đồng những ánh sáng đỏ bay cách mặt đất đó cũng không phải là « ma » mà là Lân-tinh, (phosphore) thường màu nó sáng xanh, ở dưới đất chiếu lên thành hơi (vapeur phosphorescente).
- * Bạn Võ-minh-Quân (Đà Nẵng) :
Chúng tôi không biết thân thế và sự nghiệp của bà Tú-Hoa nào mà bạn hỏi đó, nên rất tiếc không giúp bạn được.
- * Bạn Nguyễn-hữu-Phước (Số 1/A, Trần nhât Duật, Tân Định) :
Bài của Bạn đưa đến tòa soạn, rất tiếc không đăng được. Mong bạn cho những sáng-tác mới, đặc-sắc hơn. Thành mến.
- * Ông Trần-văn-Việt (Cai lậy) :
 - 1) Ký-Con là tên một nhà cách-mạng, đồng-chí của Nguyễn-Thái Học, trong V. N. Q. D. Đ, tên thật là Đoàn-trần-Nghiệp.
 - 2) Quốc-Kỳ của Việt-Nam Cộng-Hòa hiện giờ, đã có từ ngày 5 tháng 6, 1948 tại Vịnh Hạ-Long, lần đầu tiên trong cuộc hội-kết giữa Bảo-Đại, Bollaert và Nguyễn văn Xuân.
- * Bạn Võ-công-Minh (Hòa Long — Phước Tuy) :
Đã nhận được bài của bạn. Rất tiếc không thể đăng được.
- * Bạn Thế Khanh (Nhà-trang) :
Bài bạn đã nhận được. Đang xem.





PHÒ-THÔNG, SỐ 6

XUÂN

sẽ ra ngày 1-2-59 (24 tháng Chạp ta)

SỐ ĐẶC BIỆT

XUÂN VĂN HÓA

- Hoa Tương-tu trong vườn Thơ Xuân Âu-Mỹ NGUYỄN-VŨ
- Xuân về với Thị-nhân Á-dòng PHẠM CÔNG-THIỆN
- Chuyện vui Lịch-sử TRÚC-LÂM
- Điều-Thuyễn TRẦN-TƯỞNG-NIỆM
- Minh ơi! Nói chuyện Con Heo cho em nghe! DIỆU-HUYỀN
- Tôi còn nợ Nhất Linh 5\$. NGUYỄN-VŨ
- Xuân trong lòng thiếu-nữ BẠCH-YẾN

v.v... Gần 40 bài chọn lọc.

180 trang — Bìa tuyệt đẹp

Tặng riêng các Bạn Nữ Độc-giả một bản
LỊCH HỒNG

ghi rõ những ngày nào thụ-thai và những ngày
nào không thụ-thai trong mỗi tháng



Của NGUYỄN-VŨ



ĐÃ
PHÁT-HÀNH
NĂM 1957

★ Một địa chỉ tín nhiệm mà quý vị muốn có những
tấm chẩn-dung nghệ-thuật



DÔNG DA

Quán 22 - 24

NGUYỄN - HUân
SAIGON

- ★ Một nơi đáng tin-cậy của quý bạn nhiếp ảnh tài-tử muốn tráng phim, in, rồi hình đủ loại.
- ★ Một địa điểm triển-lâm thường trực những tác-phẩm nhiếp ảnh chọn lọc.
- ★ Một nơi đầy đủ chuyên viên lành nghề để quay phim và chụp hình tại nhà.



Mao-Ten i chí một lý thoi
Âm long lén cù hông đổi về tinh
... là thoi hứa tinh

CÓ MÃY LOAI THUỐC BỒ?

BỒ TRẺ CON

Cam tích, bụng lớn nỗi sán xanh đỡ mồ hôi
đầu, ăn uống chậm tiêu, hãy uống NHI KHOA
BÁ BỒ HOÀN, trẻ em sẽ được mập mạp
mau lớn.

Giá 30 \$ 00.

BỒ THANH-NIÊN

Thận suy, đau lưng nhức mỏi, mộng mị
đi tinh, sức lực suy nhược, hãy uống TAM
TINH HẢI CẦU BỒ THẬN HOÀN hằng hái
yêu đời.

Giá 32 \$ 50.

BỒ TRUNG-NIÊN

Vì quá lão tẩm lao lực, đau lưng, ngực
răng, đầu váng, bần thần mệt nhọc, ít ngủ,
điếc đêm, phòng sự yếu, hãy uống SÂM
NHUNG DƯƠNG TÂM BỒ THẬN HOÀN
sẽ được như ý.

Giá 39 \$ 00

BỒ LÃO

Các cự lạng mỏi, gối đau, khí huyết
suy kém, tỳ vị hư nhược, ít ăn ít ngủ,
uống thuốc DIÊN LINH ÍCH THỌ HOÀN, sẽ
được tỏa sáng mắt, sống lâu thêm tuổi.

Giá 39 \$ 00

NHÀ THUỐC VÕ-VĂN-VĂN
201-211, Đại-lộ Nguyễn-thái-Học
SAIGON



ĐỀ BỒ PHỔI, TRỊ HO

DÙNG THUỐC CAO HO:

QUẢNG-AN-TIỀN

Lành ho, mát phổi, thông đàm. Cực kỳ
công hiệu với bệnh: Ho lao. Ho sút huyết.
Ho sản hậu. (Có bán khắp nơi) và tại nhà
thuốc :

QUẢNG-AN-HÒA

169, Lê-văn-Duyết (Chợ Đãi) — SAIGON

Tại đây, Đông-y-Si LÝ-TRÁC xem mạch mỗi ngày.

Chuyên trị các bệnh của Nam phụ lão ấu.

Đề trị tất cả các chứng lao lực, lao tâm,
thiểu máu, kém ăn, ít ngủ chỉ có :

ĐẠI BỒ NGŨ TẠNG-TÌNH LA-VĂN-LINH

Dùng vài ngày dù thấy dứt mệt, hết nhức mỏi
đau lưng, được ăn ngon ngủ yên. Một hiệu thuốc
trị lành bệnh di-tinh của thanh niên, bồi huyết điều
kinh cho phụ nữ, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em học
sinh có hiệu quả lè. Ai dùng qua cũng đều vừa ý
(có đè bán khắp nơi).

Dùng Dầu LA-VĂN-LINH để ngừa và trị:
nhức đầu, đau bụng, cảm, sổ mũi, Mùi thơm
đẹp — (có bán khắp nơi).

Bộ Sách thâu gop những tinh hoa của nền Văn Học Việt Nam. Sưu tầm và tuyển chọn công phu đã hơn một năm trời. Nay sắp xuất bản:

TINH HOA TUYỀN TẬP

do TRẦN-QUỐC-BẢO biên tập

精
華

編

選

輯

TRÍCH TỰA

..... Lịch sử văn học bắt đầu ghi lại sự phát triển tội bức này. Đó là một bước tiến dài, quá dài khiến cho con cháu chúng ta sau này chắc sẽ phải ngạc nhiên khi ngó lại quá trình Văn học của những thế hệ cũ. Cho nên khu vườn văn chương Việt-Nam đến nay đã có thêm nhiều dóa hoa thơm ngát mới lạ bên những dóa hoa cổ diên cổ hữu. Mỗi khi bước vào khu vườn đầy hương sắc này những người yêu mến văn chương không thể không cảm thấy lòng mình xôn xao vì bao niềm rung động, bao nỗi súc cảm.

Chúng tôi cũng là kẻ sung sướng và tự hào mỗi khi vào du ngoạn trong khu vườn đó.

Giữa ngàn hoa tươi thắm mịn màng, chúng tôi sẽ lần lượt lựa chọn rồi thu gop những dóa hoa kiều diễm, khé ái và thơm tho hơn cả; thành từng bó để gửi đến các bạn bốn phương.

Phải chăng đây là những kỷ niệm của một thời đại văn học chừng 60 năm nay mà chúng ta có thể gọi một cách tự hào là thời đại hoàng kim của tư tưởng.

.....

ĐỀ CƠ ĐƯỢC ĐÀY ĐỦ TÀI-LIỆU THAM-KHẢO

VỀ NHỮNG BÀI LUẬN ĐỀ VĂN-CHƯƠNG, CÁC
BẠN HỌC SINH CÓ THỂ TIN CHẮC Ở GIÁ TRỊ
NHỮNG TÁC-PHẨM CỦA NHÀ BẠN TRẺ
với sự hợp-tác

của các giáo sư Việt-văn

HỒ - VIỆT - ĐÌEU - QUỐC - ĂN -
KIÊM - ĐẠT, v. v. . .

Quyển thứ 10
trong tủ sách
luận đề văn chương :

luận đề về PHẠM - QUỲNH và NGUYỄN - VĂN - VĨNH
của Giáo-sư Kiêm-Đạt

BẠN-TRẺ xuất-bản — NAM - CƯỜNG phát hành

VĂN - ĐỀ
SINH - LÝ ?!

Một vấn-đề quan-thiết mà nam-nữ thanh
chúng ta đang cần tìm hiểu để nhận định rõ:
— Quan-niệm về ái-tình và hôn-nhân
— Những định luật về sinh-lý, v.v...
đã được giải đáp rõ rệt trong quyển

ÁI TÌNH THỰC NGHIỆM

của V. N. HOÀNG soạn

Nhà xuất bản BẠN-TRẺ in lần II

ĐỌC ĐỀ NGHIÊN CỨU, ĐỀ THẨU ĐÁO VÀ ĐỀ TỰ HƯỚNG DẪN
TRONG NÉP SỐNG SINH-LÝ

ÁI TÌNH THỰC NGHIỆM

Quyển thứ 2 trong loại sách Y-Học PHỔ-THÔNG đã
được nhiều cảm tình của độc giả.

Có bán ở khắp các hiệu sách và nơi
TỔNG PHÁT HÀNH NAM - CƯỜNG

XIN CÁC BẠN LƯU Ý

- ★ Bài vở, tranh ảnh đề in bìa, và tất cả thư từ thuộc về tòa soạn, xin gửi thẳng đến Ông Giám-đốc, Chủ-bút tạp chí PHÒ-THÔNG.
- ★ Tạp chí gửi đến các bạn ở xa mà bị thất-lạc, hoặc nhận trễ, xin biên thư rõ-ràng cho chúng tôi biết, để chuyển-đạt thư khiếu-nại lên sở Bưu-diện và tiện việc điều tra.
- ★ Bài của các bạn gửi đến tòa soạn nếu không đăng được, không có lệ trả lại bản thảo.

ĐỀ KHỎI THIẾU TOÀN BỘ :

- ★ Bạn đọc và các Đại-lý, ai có thiếu các số 1, 2, 3. Xin viết thư về nhà Tông phát-hành NAM-CƯỜNG số 185 Nguyễn-thái-Học Saigon, sẽ gửi đến các Bạn. (3 số này đã tái bản).

Đa tạ

PHÒ-THÔNG tạp chí

227, Phạm-ngũ-Lão, Saigon — Đ. T. Saigon 558



ĐỔI PHÒ-THÔNG CŨ, LẤY PHÒ-THÔNG MỚI

Bạn nào còn giữ Phò-Thông cũ, Bộ I và II, các số sau đây :

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15

và muốn đổi lấy Phò-Thông mới, xin gửi về tòa soạn (cần phải nguyên vẹn, đừng mất bìa hoặc các trang ruột) một quyển Phò-Thông cũ đổi lấy một quyển Phò-Thông mới.

Thành thực cảm ơn các bạn.

NGUYỄN-VŨ

In tại Nhà in TÔN-THẤT-LỄ, 42-46, đường Pasteur, Saigon

Kiêm-duyệt số 12/HĐKD ngày 10-1-59.

Tổng phát hành : Nam-Cường 185, Nguyễn-thái-Học — Saigon