

Bộ Sách thâu gop những tinh hoa của nền
Văn Học Việt Nam. Sưu tầm và tuyển chọn công
phu đã hơn một năm trời. Nay sắp xuất bản:

TINH HOA TUYỀN TẬP

do TRẦN QUỐC BẢO biên tập

精
華

TRÍCH TỰA

華
選

選
輯

輯

Lịch sử văn học bắt đầu ghi lại sự phát triển tại bục này. Đó là một bước tiến dài, quá dài khiến cho con cháu chúng ta sau này chắc sẽ phải ngạc nhiên khi ngó lại quá trình Văn học của những thế hệ cũ. Cho nên khu vườn văn chương Việt-Nam đến nay đã có thêm nhiều dóa hoa thơm ngát mới lạ bên những dóa hoa cổ diên cổ hữu. Mỗi khi bước vào khu vườn đầy hương sắc này những người yêu mến văn chương không thể không cảm thấy lòng minh xôn xao vì bao niềm rung động, bao nỗi súc cảm.

Chúng tôi cũng là kẻ sung sướng và tự hào mỗi khi vào du ngoạn trong khu vườn đó.

Giữa ngàn hoa tươi thắm mjn-màng, chúng tôi sẽ lần lượt lựa chọn rồi thu gop những dóa hoa kiều diễm, khả ái và thơm tho hơn cả; thành từng bó để gửi đến các bạn bốn phương.

Phải chăng đây là những kỷ niệm của một thời đại văn học chừng 60 năm nay mà chúng ta có thể gọi một cách tự hào là thời đại hoàng kim của tut-tưởng.

.....

PHÔ THÔNG

TẠP CHÍ

GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA VIỆT NAM
PHÔ BIÊN VĂN HÓA ĐÔNG TÂY KIM CỔ

Giám-Đốc, Chủ Bút : NGUYỄN-VŨ

Tòa soạn : 227, Đường Phạm-ngú-Lão — Saigon — D. T. Saigon 558

BỘ MỚI SỐ 4 * 1-1-1959

Số trang

1.— Nén mở rộng chương trình ngoại ngữ	Nguyễn-Vũ	11 — 13
2.— Việt-Nam đã có một bộ Bách-Khoa tàng thư .	Lê-tràng-Kiều	14 — 18
3.— Ve ơi ! Sao ve sầu ?	Vương-Hồng-Sền	19 — 23
4.— Nylon	Nguyễn-văn-Khuong	24 — 27
5.— Nữ tiến sĩ cầm, đíté, mù	Trần-Quốc-Bảo	28
6.— Thuyết Tân dân	Trần-Tuấn-Khai	29 — 30
7.— Phép cứu	B. S. Hoàng-Mộng-Lương	31 — 38
8.— Bức ảnh của nàng	Hoàng-Thắng	39 — 41
9.— Tìm hiểu phản tử và nguyên tử	Nguyễn-Công-An	42 — 46
10.— Non nước miền Nam	Thái-văn-Kiềm	47 — 53
11.— Nhà văn Hồ Biểu Chánh	Phong-Cầm	54 — 59
12.— Đặng Christ nói thứ tiếng nào ?	Nguyễn-Trần-Giang	60 — 62
13.— Aicha, cô gái phi thường	Lê-Hương	63 — 69
14.— Minh ơi !	Diệu-Huyền	70 — 74
15.— Năm xương của Vua Quang Trung	Đoàn-Luyện	75 — 79

	Số trang
16.— Y phục nữ sinh	Cô Bạch-Yến 80 — 81
17.— Thơ Nhạc mưa sầu.	Thương-Nguyệt 82
18.— Gia chánh.	Bà Thường-Lạc 83
19.— Ngữ Học.	Lê-Ngọc-Trụ 84 — 85
20.— Nhà văn hào Hung-gia-lợi Alexandre Pelöfti	Phạm-công-Thiện 86 — 92
21.— Duyên nợ đồng hồ	Cô Bạch-Yến 93 — 97
22.— Ánh đèn.	Vi-Huyền-Đắc 98 — 103
23.— Những người đồi mồi.	Nguyễn-Thu-Minh 104 — 107
24.— Nhờ các bạn trả lời giúp.	108
25.— Tôi làm phim	Thái-thúc-Diễn 109 — 112
26.— Văn nghệ sĩ thanh niên hiện đại.	Lâm-vị-Thủy 113 — 115
27.— Kiên-Trinh	Cô Vân-Nga 116 — 120
28.— Trả lời các câu hỏi	121
29.— Buồn ơi ! Chào Mì.	Cô Diệu.Huyền 122 — 126
30.— 4000 năm ca dao.	Ea.Tèo 127 — 129

★ Sắp-xếp bài, trình-bày bìa và nội-dung, cho màu	cô Diệu.Huyền
★ Tranh vẽ	Thái Thúc Diễn Duy.Liêm
★ Bản kẽm	Đặng-Nhâm Nguyễn-Diêu
★ In offset Bìa	Đồng-Nam-Á

• Các Báo Sách Việt-ngữ ở trong nước được tự-tiện trích đăng những bài trong tạp-chí PHÒ-THÔNG, nhưng yêu-cầu đề rõ xuất-xứ: «Trích Tạp-chí PHÒ-THÔNG» và đừng viết tắt.

- Cấm trích, dịch, phỏng, đăng vào sách báo Ngoại-quốc mà không xin phép.
- Tous droits de traduction, d'adaptation, et de reproduction même partielle, réservés pour tous pays.

Copyright by PHO-THONG, printed in Việt-Nam.

nên mở rộng

CHƯƠNG-TRÌNH NGOẠI-NGỮ ở học-đường



Ôi còn nhớ năm ngoái có một vài tờ báo hàng ngày viết một loạt bài cồ-động bối bỏ chương trình ngoại-ngữ ở các học đường và chủ trương chuyên dạy Việt-ngữ thôi. Dưới áp-lực của một số học-sinh lúc bấy giờ vì kém ngoại-ngữ nên yêu cầu Chính-phủ triết đế ban-bổ chương-trình Việt-ngữ, mấy tờ báo kia chẳng suy-nghĩ gì cả, không chịu nhìn xa thấy rộng, cứ bo-bo làm chán-sách mị-dân một cách thấp-kém, cũng phụ-hợp theo một phần du-luận nông-nồi. Bộ Quốc-gia Giáo-dục lúc bấy giờ dưới quyền ông Nguyễn-dương-Đôn, cũng đã phải nhượng-bộ theo áp lực ấy.

Lạ-lùng nhất là trong lúc Ông ấy thi-hành chương-trình Việt-ngữ gần triệt đế ở các lớp tiểu học và trung-học, thì con cháu của Ông và của nhiều nhân-vật khác đều học theo chương-trình Pháp, hoặc cho đi du-học ở Pháp, Anh, Mỹ, chứ không có một cô cậu nào học theo chương trình Việt-ngữ ở xứ nhà !

Rồi kết quả mấy năm theo chương trình Nguyễn-dương-Đôn là số các bạn học-sinh thi đậu Đệ-nhất-cấp, hay tú-tài theo chương trình Việt-ngữ, không thể nào tiếp-tục học lên các trường Đại-học chuyên khoa ở ngoại-quốc cả, và ngay ở nước nhà nữa.

Lớp thanh-niên Việt-Nam được đào-tạo theo chương trình giáo-

đục thiền-cận ấy, đã trở thành bá-vô trước những tiền-bộ vĩ-đại của các từng lớp thanh niên Án-độ, Nhựt-bồn, Nơm-dương, Phi-luật-Tân, Cam-bốt, Tàu, họ đã chuẩn-bị sẵn-sàng từ tiều-trung học đeo-đuỗi theo các cấp đại học chayen khoa quoc-e-té.

Những sách báo Pháp-ngữ và Anh-ngữ chưa đựng bao nhiêu điều học-hỏi uyên-thâm và dồi-dào tài-liệu, đầy-đủ học vấn tân kỵ, về mọi ngành văn-hóa, nhất là về khoa-học máy móc tối-tân, từ ngoại quốc gởi vào bán ở các nhà sách lớn Sài-gòn, chỉ có một số rất ít thanh-niên biết Pháp ngữ, Anh ngữ mới đọc được mà thôi.

Trong lúc đó, đa số báo sách Việt-ngữ xuất bản mấy năm nay, trừ một số rất ít không thám vào đâu, đều không đem lại những yếu tố văn-hóa nào cho các lớp thanh-niên khát-khao học-vấn.

Chúng tôi chủ-trương góp phần xây-dựng Văn-hóa Việt-Nam, không phải với quan-niệm chật-hẹp về một văn-hóa địa-phương hậu-tiến, mà với quan-niệm đem văn-hóa quốc-tế vào bời đắp cho văn-hóa của ta mỗi ngày mỗi phong phú hơn, mỗi thực-tế hơn và phù hợp hơn với thời đại, đe nó có thể theo kịp ngang hàng với các văn-hóa ngoại-quốc.

Với những kinh-nghiệm của chúng tôi trong các ngành giáo-giới và văn-giới, chúng tôi không bao giờ dám tự-phụ một cách ngoan-cố và thiền-cận rằng Việt-ngữ dồi-dào đầy đủ như Pháp ngữ, Anh ngữ hay Đức ngữ. Trái lại, chúng tôi không ngần-ngại nhận thấy rằng Việt ngữ còn rất nhiều khuyết-diểm cần phải bồi-bổ thêm, Việt ngữ chưa được dồi-dào, thâm-thúy và tinh-niệm bằng Anh-Pháp ngữ chẳng hạn.

Về phương diện Văn-nghệ, Việt-ngữ có thể chiếm một địa-vị khả-quan, nếu có thêm vào yếu-tố Hoa-ngữ. Nó sẽ rất phát-triển nếu được thêm vào nữa yếu-tố âu-tây. Nhưng về phương diện Triết-học, Xã-hội kinh-tế và nhất là Khoa-học, Việt-ngữ còn cần phải dựa vào ngoại-ngữ rất nhiều.

Có một số người ưa nêu văn chương cũ-rích của truyện Kim-Vân-Kiều ra mà hô to rằng Việt ngữ giàu lâm, đầy đủ lâm. Thôn ôi, trong khi các Ngoại-ngữ hanh-diện chưng bày ra hàng kho Văn chương vô-tận về đủ hết các bộ môn văn-hóa, chúng ta chỉ đem được một mớ thơ và truyện như truyện Kiều, đe so-sánh ư?

Tôi tin rằng những nhà cầm-bút viết văn đứng về mặt khách-quan, đều phải thành-thật nhìn-nhận rằng Việt-ngữ trong tình-trạng hiện

tại hấy còn khiếm-khuyết nhiều lắm, chứ đừng nói là Việt-ngữ của thời-đại Nguyễn-Du.

Chúng ta hãy gạt bỏ lòng tự-ái ra ngoài. Phải nhìn phía trước mà tiến tới!

Vì những lý do trên, tôi thiết-tưởng nhiệm-vụ của các giới Trí-Thức chân-chính Việt-Nam,— tôi nói các giới Trí-Thức có trọng-trách xây-dựng Văn-hóa tiến-bộ cho Dân-tộc Việt-Nam,— phải có hai mục-phụ huống-hoạt: thứ nhất là bảo-vệ và đề-cao Văn-Hóa hiện-hữu của quốc-gia, thứ hai là khuyến-khích các từng lớp thanh-niên hiện-tại học-hỏi Ngoại-ngữ. — nhất là Pháp, Anh, Hoa — hòng sau này đem thêm nhiều về những vôi-gạch mới để tô điểm Văn-Hóa Việt-Nam được vững-chãi hơn, tráng-lệ hơn, và thích-ứng hơn trào lưu mới của nhân-loại.

Và cũng vì lý do quan-trọng ấy, tôi mong rằng Bộ quốc-gia giáo-dục và Chính phủ Cộng-Hòa mở rộng chương-trình Ngoại-ngữ ngay từ các lớp tiều-học Việt-Nam.



* KEM NGUỘI QUÁ !

Vua Hailié Sélassié của xứ Ethiopie, một xứ chưa văn-minh ở giữa Phi-châu, năm 1937 bị Ý xâm-lăng. Vua mất nước liền trốn qua ở Luân-dôn, nhờ Anh-quốc che-chở đe kêu gọi Liên-Hiệp-Quốc can-thiệp. Một hôm nhà vua tóc quẩn da đen ấy đi dạo chơi trong thành-phố Luân-dôn, ghé vào một tiệm giải-khát. Vua hỏi bồi :

— Ở đây bán thứ gì ngon ?

Người bồi biết là vua xứ Mèo Ethiopia, cười đáp :

— Thưa Hoàng-đế, ở đây bán kem... kem va-ni, kem sô-cô-la... Ngài dùng thứ chi ?

Hailié Sélassié do dự :

— Ơ... o... kem sô-cô-la !

Người bồi vào trong, bưng ra một cốc kem sô-cô-la.

Hoàng-đế Phi-châu cầm muỗng xúc ăn. Bỗng Ngài nhăn mặt, rồi gọi bồi :

— Kem nguội quá ! Anh hâm-lại cho nóng, tôi mới ăn được chớ !
Cả tiệm kem đều cười rồ lên !

VIỆT-NAM ĐÃ CÓ MỘT BỘ BÁCH-KHOA TÙNG-THƯ

(Hồi thế kỷ XIX)

«LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG» CỦA PHAN - HUY - CHÚ

được vua Minh-Mạng thưởng 30 lạng bạc !

NÓI đến văn-học, nhiều người nghĩ ngay đến thi-ca. Nhưng văn-học chẳng phải chỉ là thi-ca. Văn-học là tất cả những gì người ta viết ra, để truyền-thụ kinh-nghiêm, để xây-dựng cuộc sống-còn của con người và của dân-tộc. Ở Âu-Mỹ, sách-báo sản-xuất nhiều vô-kẽ, cứ mỗi người, hoặc ra trận, hoặc ra xứ ngoài, hoặc làm bất-cứ một công-việc nào, lại cầm lấy bút kẽ lại công-việc mình và những kinh-nghiêm mình thâu-thập được. Viết như vậy, rất quý cho những người sau...

Văn-học bao gồm tất cả những cái gì mà người viết ra, thứ

nhất là những cái có ích-lợi thật-tế cho cuộc sống.

Nhìn theo quan-diểm ấy, phải chăng Văn-học Việt-Nam nghèo, vì Văn-học Việt-Nam thường chỉ có thi-ca, là một thú-vui nhàn-nhã.

Không, về mọi phương-diện, cả về *phương-diện tham-khảo, nghiên-cứu, suy-tâm, phê-bình*, nền văn-học cõi của ta tuy không dồi-dào phong-phù lắm nhưng không phải là không có. Những người trọng công-trình nghiên-cứu, suy-tâm của Âu-Mỹ, đã

LÊ-TRÀNG-KIỀU

sững-sốt và vô-cùng sung-sướng khi nhận biết những sản phẩm nghiên-cứu, suy-tâm của Văn-gia Việt-Nam, trong đó có Phan-Huy-Chú.

Bạn có biết công-trình biên-khảo của Phan-Huy-Chú rộng-lớn đến mức nào không? Một vài diêm đủ để bạn có một ý-niệm về công-trình ấy: Phan-Huy-Chú đã đem hết tài-học và ý-chí lâ-thường ra, để viết sách liên-miên suốt 10 năm trường. Kè như công-trình nghiên-cứu, suy-tâm tài-liệu, thì đời nay ở Nước ta còn hiếm-thay huống chi là thời xưa được một người như thế! Khi công-trình hoàn-thành, tinh-rà riêng một bộ suy-tâm của Phan-Huy-Chú, gọi là bộ «*LỊCH-TRIỀU HIẾN-CHƯƠNG*» đã gồm tới 49 quyển.

Bốn mươi chín quyển đó chia ra

làm 10 phần, bao gồm mọi

phương-diện văn-học, ngoại giao,

quân-sự, lệ-luật, thi-cử, lễ-nghi,

tiều-sử nhân-vật của Việt-Nam

thời cổ. Thật là vĩ-dai!

*

THÂN-THẾ VÀ SỰ-Nghệp ÔNG PHAN - HUY - CHÚ CŨNG KHÁ ĐẶC - BIỆT.

Ông ra đời và sinh-trưởng trong một thời loạn-lạc, vào cuối Lê, giữa những năm mà thời-cuộc thường bị đảo-lộn do những cuộc tiến-quân của Tây-Sơn và nhà Nguyễn. Khi Gia-Long dứt được Tây-Sơn để lên

ngôi, Phan-Huy-Chú vừa được 20 tuổi. May được cha là Phan-Huy-Ích (1) và được sinh-trưởng trong một gia-đinh văn-học, (2) mà Phan-Huy-Chú theo đuổi được việc học sâu-rộng, nỗi tiếng giỏi văn từ thuở nhỏ. Kể đây, các năm 1802, 1819, Phan-Huy-Chú đi thi, nhưng không hề chuyên-chú vào cái học từ chương mà ông cho là vô ích nên hai lần đều chả đậu Tú-Tài. Mộng tham-khảo nảy ra từ nhỏ, nên Phan-Huy-Chú dày công thâu-thập tài-liệu. Và đến năm 1809, bắt đầu viết bộ Lịch-Triều Hiến-Chương. Công-trình đằng-dẵng suốt 10 năm, Phan-Huy-Chú tiếp-tục làm không hề nản-chí, hoàn-thành bộ sách 49 quyển vào năm 1820. Bộ sách dâng-lên vua Minh-Mạng, Phan-Huy-Chú được thưởng 30 lạng bạc, với nhiều ngọn bút và thoi mực Tầu! Năm sau, Phan-Huy-Chú được bồ Hầu-lâm biên-tu. Năm 1824, ông được cử sang sứ bên Tầu. Năm 1828, ông làm phủ-thứ ở Thừa-Thiên, rồi đổi ra Quang-Nam làm hiệp-trấn. Năm 1830, do tài-học đặc-biệt, lại được Vua cử sang sứ bên Tầu lần nữa, nhưng lần này, vì những lỗi ở dọc đường, khi ông đi sứ về, ông bị cách-chức. Tuy-nhiên, liền cuối năm đó, ông lại được cử đi sứ ở Nam-Dương, để trỗi tài chuộc lỗi. Bốn năm sau, ông được bồ làm tư-vụ ở bộ Công. Kể đây, ông cáo ốm về nhà dạy học.

Con nhà văn-rất đặc-biệt ở

Do Võ Phi Hùng Cửu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiêu Đặng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường
chỗ đây chỉ kiên-nhẫn : Ông cần-cù tham-khảo, mà chỉ có mỗi ý-chí thúc - đẩy mà thôi. Điểm rất lạ ở ông Chủ; là ý-niệm rất rõ-rệt về văn-de văn-hóa của một quốc-gia cần phải mở rộng thế nào và bao gồm những ngành nào. Ý-niệm này, ông ghi rõ trong bài Tựa của bộ sách. Ý-niệm ấy và chí kiên-nhẫn ấy quý hơn hết cả, rồi sau mới đến sự học rộng và tài tham-khảo. Ông Chủ không đỗ cao, nhưng học rộng. Và tài tham-khảo, ông cũng có thừa. Vì thế mà văn-học ta mới có bộ Lịch-Triều Hiến-Chương.

HIỆU-BIẾT LẠ-LÙNG CỦA PHAN-HUY-CHÚ :

Trong bài Tựa của bộ sách, ông Phan-Huy-Chú đã mở rộng phạm-vi văn-chương, mà bảo rằng : « Trong việc học để biết cho đến noi, thì hiến-chương là phần lớn. Khổng-Tử nói : « Học rộng cốt ở văn ». Văn, tức là sự-lý thế nào là phải, diễn-lê quốc-gia thế nào là cần. Nhà nho đọc sách, phải hỏi rộng và lâm-kiếm chung-quanh, khảo-cứu, suy-xét, mới không xấu-hổ và là học-rộng; đâu phải lấy chương-cú chắp thành lời hoa-mỹ mới là văn-chương ! »

Mang vững lòng tự-tin ở quốc-gia, dân-tộc, ông Chủ lại so-sánh văn-hóa ta với văn-hóa Tàu, các phép-tắc, lệ-luat, quy-chế, cơ-cấu tổ-chức-của xã-hội ta với xã-hội Tàu, để quả-quyết rằng :

của ta không kém gì của Tàu cả. Duy có việc biên-chép, sưu-tầm, dẽ nêu ra những cái hay, cái đẹp ấy, thì ta lại thiếu-sót: ông Chủ bỗ-khuyết vào chỗ thiếu-sót ấy. Lời Tựa của bộ sách đáng cho ta tán-thưởng :

« Hièm, từ trước tới nay, chưa có bộ sách nào chuyên - chép về hội-diễn các triều; sự ghi-chép biên-niên của quốc-sử thì lại sơ-lược. Lại thêm từ Bình-Ngọ trở đi (1786), vì lẽ chiến-tranh mà sách vở thất lạc, còn những sách-sót lại ở các tư-gia thì tàn-tạ và lụn-vụn, không ra đầu-mối gì cả. Như vậy thì công-việc thâu-tháp-kien-văn, phân-biệt sự-loại để làm thành sách thật là một việc nên làm của người học-cố vậy ».

BỘ LỊCH - TRIỀU HIẾN-CHƯƠNG NỘI - DUNG CÓ GÌ ?

Bộ LỊCH - TRIỀU HIẾN-CHƯƠNG đó gồm có 49 quyển, chia ra 10 phần :

1o/. — Năm quyển nói về Địa-dư Việt-Nam.— Bờ cõi Việt-Nam từng thời, và phong-thổ các miền ở Việt-Nam.

2o/. — Bảy quyển nói về các nhán-vật.— Chép chuyện các danh-nhân Việt: Vua giỏi, quan-tài, tướng giỏi, danh nho, các gương tiết-nghĩa.

3o/. — Bảy quyển biên-khảo về

nhanh-chánh.— Danh-hiệu, chức-chưởng, phẩm-tước, bỗng-lộc, cách tuyên-cử các quan-lại ở các triều.

4o) Sáu quyển ghi chép về lễ-nghi.— Nghiên-cứu các diễn-lê về triều-nghi, giáo-tự, tôn-miếu, sách phong, tế-cáo.

5o) Ba quyển chép về thi-cử.— Chép về các phép-tắc và chương-trình các khoa-thi, lại có cả bảng kê các khoa-thi tiến-sĩ và tên những người đỗ đầu.

6o) Bốn quyển về tài-chánh và tiền-tệ cõi của Việt-Nam.— Chép về các phép định-diền, thuế-má, tiền-tệ, ngân-sách, các lệ trưng-thu...

7o) Sáu quyển chép về luật-hình.— Luật-lệ và hình-phạt.

8o) Ba quyển chép về quân-sự.— Cách tuyên-linh, các tổ-chức-quân-đội, việc luyện-tập, việc giảng-duyet... Việc dưỡng-cấp.

9o) Bốn quyển chép về văn-thu Việt-Nam.— Đây là một bộ sách thư-tịch cõi, ghi tên các sách cõi của người Việt-Nam soạn, lại lược thuật về tác-giả, tóm-tắt hay trích-sách, chia ra 4 loại: hiến-chương, kinh-sử, thi-văn, chuyện-ký.

10o) Bốn quyển nói về ngoại-giao.— Chép về các biến-cõi và tập-tục trong việc ngoại-giao của ta với Tàu.

Những công-trình thanh-khảo ấy thật là quý-giá cho các nhà văn, nhà sử, nhà khảo-cứu hiện

tại, sẵn có mọi tài-liệu để dùng. Ta lại nghĩ thêm rằng: nếu không có Phan Huy Chú biên-soạn kịp thời, thì những tài-liệu này cũng thất-lạc hết rồi. Bộ sách đã tham-khảo tất cả các sách ta và rất nhiều sách Tàu, nghiên-cứu bao quát mọi thời từ thượng-cõi đến nay.



PHAN-HUY-CHÚ LÀ MỘT NGƯỜI KỲ-TÀI TRONG VIỆC NGHIÊN-CỨU

Ta có thể hoài-nghi rằng các Cụ cõi biên-khảo một cách cầu-thả không? Các cụ đọc sách rồi chép ra, chứ chắc gì khảo-dền noi đến chốn, mà tìm hiểu ra được sự thật?

Nhưng, lạ thay, kiêm lại bộ Lịch-Triều Hiến-Chương, người ta sững-sốt mà thấy rằng Phan-Huy-Chú quả là một học-giá nghiên-cứu cẩn-thận, cẩn-nhắc mọi việc sáng-suốt đặc biệt, y như một nhà khảo-cứu Âu-Mỹ vậy :

1o) Như các việc chép ra, mỗi việc đều có dẫn-chứng ở sách nào, rất rõ ràng, lại pha thêm những tài-liệu khác có thật, để sáng-tỏ văn-de.

2o) Khi nào các tài-liệu khác nhau, thì ông lại cẩn-nhắc, suy-xét, — và lại ghi rằng đó là do suy-xét của mình. Thật là cẩn-thận.

3o) Về địa-dư, tên các địa-diểm đều đích-xác, lại ghi cả những tên

thay đổi từng thời. Những điểm nào khuyết, chưa hiểu-thấu, thì lại để trống và phòng về sau ghi thêm, không viết ầu.

40) Phan-Huy-Chú không những kê ra các sự việc, mà còn thâu góp cả các tài-liệu, văn-thư để chứng-minh cho lời minh-nói, hoặc để làm sáng-tỏ hơn. Các giấy-tờ, văn-thư, các bài-văn quan-trọng, đều có ghi-chép lại.

Vài đặc-diểm ấy chứng-tỏ rằng phương-pháp khảo-cứu của Phan Huy Chú thật hợp-tính-cách khoa-học, cho nên bộ Lịch-Triều Hiển-Chương lại càng là bộ sách đáng-quý ở chỗ nó ghi những điều vững-chắc...

Bộ sách của Phan Huy Chú thật là vô cùng quý-giá. Người ta tự hỏi, nếu không có Phan Huy Chú và bộ sách đó thì không hiểu ngày nay các nhà-văn và

các nhà-biên-khảo hiện-đại dựa vào đâu để nghiên-cứu cho đầy đủ và chân-xác?

(1)-(2) Theo Phâ-ký họ Phan Huy do ông-bạn Phan Huy Chiêm, hiện có mặt ở Sài-gòn cho chúng tôi mượn để tham-khảo thì: Họ Phan Huy gốc-gác vốn ở xã Thu-Hoạch, huyện Thiên-Lộc, xứ Nghệ-An (nay là Càn-Lộc, thuộc Hà Tĩnh). Đến ông-tê tên là Càn-làm-quan nhà Lê (chức Bình-Chương-Sự, như Tè-tuồng) mới dời ra ở làng Thụy-Khuê (tục gọi là làng-Thầy) tông-Lật-Sài, huyện-An-Sơn, phủ Quốc-Oai, tỉnh Sơn-Tây.

Phan Huy Chú, trước tên là Hạo, sau vì tránh Quốc-húy, đổi là Chú (1782-1840) tự Lãm-Khanh, hiệu Mai-Phong, sinh vào mùa đông năm Nhâm-dần (1782) niên-hiệu Cảnh-Hung và đổi Lê-Hiền-Tông. Tiên-sinh nòi tiếng hay chữ từ-nhỏ, khoa-Đinh-Mão và khoa-Kỷ-Mão 1802-1819 đổi Gia-Long, tiên-sinh đều đỗ Tú tài-nên bấy giờ thường kêu là Cụ-Kép-Thầy. Cha là Phan Huy Ích (1750-1822) đậu-tiến-sĩ năm 1775 một-danh-thần-Triều-Tây-Sơn. Chị là Phan Huy Ôn (1755-1786) cũng đậu-tiến-sĩ, đều làm-quan và dời Lê và Tây-Sơn...

* THẦY CẢNH SÁT XIN LỖI

Nơi-một ngã-tư đường phố Sài-gòn, một buỗi-sáng một viễn Cảnh-sát-lưu-thông thấy ba chiếc xe hơi chạy vùn-vút thật nhanh, liền huýt-coi-ầm-ỉ... Cả ba xe đều lẩn-lượn ngưng-lại bên-lề. Thầy chạy đến hỏi giấy-phép lái xe để biên-phat tài-xế thì biết rằng: xe thứ nhứt chở một chị dàn-bà đau-bụng-dẻ, dùi-dội, phải chạy mau đến-nhà thương-cho kịp-dẻ, xe thứ hai chính là xe-một ông Cò-chạy đuổi-theo cho kịp xe thứ nhứt để bén-phat, xe thứ ba là xe của ông Bác-sĩ giám-đốc nhà thương-chạy vè-bệnh-viện cho kịp-dở-chị dàn-bà ở xe thứ nhứt-dẻ, vì ông được điện-thoại cho biết gấp-chị ấy băng-huyết có-thể chết-dược.

Thầy Cảnh-sát hỏi-xong, bèn xin-lỗi và cho 3 xe chạy, không-dám-biên-phat xe nào cả!

TRẦN-VĂN-UYÊN
(Trần-hưng-Đạo Sài-gòn)



VE O'I! SAO VE SÂU...?

của

VƯƠNG-HỒNG-SỀN—



Đính-chánh một-đư-luận
sai-lầm về-dời-nghệ-sĩ
VE



GUỜI minh có tánh
ham-mè-sách-vở,
ura-đọc-ura-nhin:
thậm-chí giấy-má
tập-nhập, khi-vớ
được, cũng-liếc
mắt-xem qua-rồi-mới-dành-vứt.
Được cái-này-mắt-cái-kia, người
minh-lại-không-bay-chiu-khổ
chiêm-nghiêm và-cứ-tin-chắc
câu-văn-ý-sách.

Lấy-một-tỷ-dụ: bài-ngụ-ngôn
« La cigale et la fourmi », của
La Fontaine.

Bộ-Văn-học sủ-yếu Dương-

Quảng-Hàm, bản-in-năm-1951,
trường-430, đăng-bài-dịch-rất
thanh-thoát của Nguyễn-văn
Vĩnh như sau:

Con ve và con kiến :
Ve sầu kêu ve-ve,
Suốt-mùa hè,
Đến-kì gió bắc-thồi :
Nguồn-con-thật-bối-rồi,
Một-miếng-cũng-chẳng-còn,
Ruồi-bọ-không-một-con,
Vác-miệng-chiu-khum-núm,
Sang-chị-kiến-hàng-xóm,
Xin-cùng-chị-cho-vay
Rám-ba-hạt-quá-ngày.

« Từ nay sang tháng hè,
 « Em lại xin dem trả.
 « Trước thu, thè Đất Trời !
 « Xin dù cả vốn lời »
 Tình kiến ghét vay cây,
 Trăm thói, thói này vì:
 « Nắng ráo chú làm gì?
 Kiến hỏi ve như vậy ».
 Ve rằng : « Luôn đêm ngày,
 Tôi hát, thiệt gì bác ».
 Kiến rằng : « Xưa chúa hát ?
 Nay thử múa coi đây ».

(Nguyễn văn Vinh)



Như đã thấy, La Fontaine tả con ve lêu-lông chơi bời, kip sang đông rét mướt, không kiếm ăn được, phải vay bộ con kiến, — nghe mà thảm não giùm cho.

Tưởng chừng nhà thi-sĩ Pháp viết đúng sự thật, nên nhiều người định-ninh việc đời là thế:

« Vous chantiez ! J'en suis forte

aise,

« Eh bien ! dansez maintenant ».

— Chị ca hát trong mùa hè chử?
 Được lắm ! Đừng ngại đến tôi.

Bây giờ sang đông, chị múa nhảy vui đùa lên cho toại kỳ sở thích !

Bao nhiêu lời nói trong miệng chị kiến mới là cay nghiệt làm sao ! Người làm cha mẹ, thấy đều vịn theo đó mà răn con dạy cháu. Thoạt đọc sách của nhà côn-trùng-học J.H. Fabre, bỗng bật ngửa người. Té ra thuyết « con ve cái kiến » như La Fontaine viết, rất sai sự thật. Mảng lo « cóp » và mô phỏng theo sách

cô, phen này nhà thi-bá Pháp lầm to !

Chính J.H. Fabre để tâm khảo xét, thì con ve vẫn sanh trong vùng ấm-áp sản-xuất cây ô-liu (olivier).

La Fontaine, nguyên quán ở Chateau-Thierry, gần Paris, là xứ lạnh nên chưa từng thấy và biết mặt mày con ve-ve ra sao. Khi mô phỏng chuyện cô-tich Hy-lạp nói đến « cigale », La Fontaine độ chừng và « không chó bắt mèo... », nhẹ một con vật chuyên dùng vòi nhọn để hút chất lỏng (ve-ve hút nhựa ô-liu) mà bắt đi vay gạo mượn thóc của chị kiến: rằng đâu ve cần gạo thóc ? Cùng đường, La Fontaine cố ép ve ta xoay qua xin vay vài xác muỗi-mòng, toàn những con vật ve không « ăn nhậu » được : ầu chura ?

Lối tại đâu mà ra ?

La Fontaine nổi tiếng thấu-đáo tâm-tinh vạn vật. Xưa nay ông tả con nào là đúng con nấy: chó sói ra mặt chó sói, chồn rõ thủ-vĩ chồn. Dê, mèo, thỏ, rùa, quạ, chuột, mỗi giống ông biết dr, nên ghi lại những nét chấm phá tài tình thần xuất quí nhập. Thế mà đụng phải ve-ve thi-bá nhà ta chưa thấy ra sao, tả theo-tưởng-tượng, lấy cào-cào, dẽ-mèn thế ve, mới là hư chuyện !

Kiếp VE lận-dận

J.H. Fabre dạy rằng mùa đông không bao giờ thấy ve-ve trên mặt đất. Mùa đông ve vẫn còn

trong thời kỳ « larve », sùng-ve, và vẫn đang nằm chờ thời dưới một lớp đất dày phủ giá lạnh.

Qua mùa hè, hơi dương ấm áp, sùng-ve trở mình, bắt đầu khoan lỗ trồi lên đất cái. Sùng-ve khoan còn khéo hơn thợ mỏ thập bội : lỗ vừa lọt ngón tay cái, trơn bén phẳng-lý, khéo nhứt là thẳng bon như có thả lập-lò (fil à plomb).

Không phải ve không biết nóng nảy sao không sớm lên-hưởng thanh-khi và ánh sáng. Nhưng ve kinh-nghiệm nhiều đời rằng đột xuất là sai mùa, là có chết ngột với tuyêt-giá (ai dám nói côn-trùng chẳng có tri khôn?)

Ra khỏi đất, sùng-ve bò lẩn kiếm cỏ nhánh cây bám vào, móc hai chân trước treo mình nhồng-nhảnh, thân buông thõng xuống, đầu trồi lên, trong chốc lát hai chân treo đủ cung-cấp để chịu đựng.

Lần lần khúc thân giữa xé tết ra, ngay theo chiều xương sống đe lộ màu da non mơn-mờ xanh xanh; kế đến rút đầu ra khỏi bọc, kế đến cái mũi nhọn, rồi tới cặp giò trước, khúc thân còn sót lại, sau rốt, cặp giò sau với cặp « song kiếm » tức hai cánh ve. Ve non chưa tròn hình ve-ve như ta thường thấy. Nhờ hơi gió và sirs nóng Thái-dương, ve-ve đượm lần màu sắc và thêm cứng-cáp..., nhưng đây là đoạn đời nguy hiểm nhứt của ve, vì đâu đâu trên thế-giới, có thừa bợm lương

hữu như « dân nhậu xóm Đồng-Ông-Cộ ! »

Hai giờ sau, nếu không ai hay kịp, nếu không bị chim ăn, không bị kiến cắn thì ve thoát nạn chết yêu. Hai hoặc ba tuần nhứt sau khi ở dưới lỗ chun lên, thì ve tìm chỗ đẻ. Mỗi con đẻ khác chỗ, nhưng cũng có khi ve này đẻ chỗ đó rồi đến ve khác bay lại cũng đẻ trùng một chỗ y nhau. Muốn để trước hết ve dùng mũi sau rạch da cây một đường sâu tách vỏ làm hai, rồi để vào đó độ mươi trứng. Kế lựa chỗ khác đẻ nữa ; chung qui mỗi con ve đẻ lối ba hay bốn trăm trứng là cùng, tức ba chục, bốn chục ồ trứng ve. Nhưng nghiệt thay, mỗi lần ve đẻ, lại có một loại ruồi nhỏ, chuyên mòn luồn theo sau ve, thừa dịp ve say-mê sự sinh-dục, ruồi chích nọc vào ồ trứng ve cho tê-bại không nở được, rồi đẻ trứng ruồi thế vào: Ngày sau, ruồi con sinh nở thì nó săn mồi như săn thịt tươi giữ trong máy lạnh. (Bao giờ giống nghệ-sĩ cũng bị hy-sinh trước !)

Luật thừa-trù của Tao - Hóa khiến cho mỗi lần ve sanh làm vậy là có hai hoặc ba con ruồi « báo đài » bay theo ve, tinh ra con ve lớn gấp mấy chục lần con ruồi, thế mà « các y kỳ phận » ve vẫn sanh, ruồi vẫn bay theo, ai lo phận này, ve không hại ruồi, và ve đẻ ba bốn trăm trứng, nở được ba bốn chục con ve, số ve-ve trên thế-giới vẫn không thêm không bớt.

Ve đẻ trứng ve, ruồi đẻ trứng ruồi ; trứng ve bị nọc ruồi nên rữa, trứng ruồi hợp thời nở ra một con giòi con, giòi con khi biết ăn thì săn có trứng ve ném ngon lành như ta ăn hột gà « là-cót » !

Trứng ve nào không bị ruồi tủa thi sắc trắng ngà ngà. Ve đẻ tháng bảy, qua tháng chín, trứng ve biến màu trắng như hột lúa mì. Bước đầu tháng mười, trên trứng trô ra hai chấm đậm - đậm đen - đen, ấy là cặp nhän của ve, và con giòi của ve (1) vào thời kỳ này, hình giống con cá con, nhưng rất nhỏ. Giòi ve lớn dần, ban đầu mọc một cái giàm nhỏ phía sau đuôi ; trong giàm là bộ giò trước của ve còn trong vỏ.

Lớn lên chút nữa, con giòi này biến thành con sùng-ve, và sẽ chui - rúc dưới đất để chờ ngày đê iốt khác. Sùng-ve thành hình rồi, vỏ không còn lại tro-tro trên hành, tòn-ten trước gió. Lúc bở vỏ, sùng-ve trọng bẳng con bọ-chét đất, nhưng có sức mạnh phi-thường. Chờ một con sói thuận, sùng-ve sẽ buông chon roi xuống đất : tuy nói vậy, chờ việc làm không phải không nguy hiểm ; giòi mạnh quá sẽ đưa sùng-ve xuống vũng nước ; vũng bùn lầy, vũng cát khô, hoặc xuống chỗ có nhiều đất sét thì vô phương khoét lỗ.

Hẹp hơn cả là đất xốp thịt ; chỉ trong vài giờ sùng-ve đủ sức khoét địa - đạo ăn thân. Còn trên

mặt đất phút nào là còn sơ tai nạn phứt này : nạn kiến bu kiến cắn, nạn sâu bọ lớn nuốt trói, nạn cóc, nhái, chim, gà, v.v. Đè bù trừ sự hao hót, khiến ve-ve đẻ rất sai như đoạn trên đã nói.

Sùng-ve nằm yên dưới đất một giấc mơ dài, khi đói, quơ vài rẽ cây tầm bö... .

Tinh ra từ trứng mén cho đến biển nguyên hình ve-ve chánh-thức, nhà côn-trùng-học J. H. Fabre khảo - nghiệm công-phu phải đằng - đằng bốn năm trời không hơn không kém.

Nghĩ cho bốn năm tu luyện mới thành hình ve-ve ; hiện hình ve-ve được rồi chỉ hưởng vòn-vẹn một tháng tròn tự-do, tội gì không ca xang hát xướng ! !

Ve-ve phải bốn năm trốn trong đất tắm tối tù dày, không khác một anh thợ mỏ, cần cù cực khổ trong hầm mỏ sâu. Kịp khi mẫn hạn hết giao kèo, thợ mỏ nhà ta vứt bỏ bộ y phục lấm đất xấu - xí, thay khăn áo tốt đẹp trôi lên mặt địa - cầu dạo rong phường-phố, thì đồng một thế, ve ta xách cặp cánh vàng bay lên thế-gian say ánh sáng mặt trời, tần-mần tê-mê... Cặp sanh của ve dầu nhịp mạnh đến diếc tai cũng chưa bù lúc cùng cực bốn năm khổ luyện. Thảo nào ve ca ngâm suốt tháng cho phỉ tinh đê rồi còn trở lại kiếp « thầy rùa độn thồ ».

(1) Xin đừng lộn với con giòi của ruồi.

Ai kia thấu rõ được tâm-sự của ve, ăn không lòng nào trách sao suốt đời ve chỉ biết lèu-lỗng những ca - cung hát.

* *

Giữa ve và kiến, nếu có sự giao-thiệp với nhau, thì vẫn khác hẳn với thuyết La Fontaine đã dạy.

Ve không bao giờ biết vay nợ kiến.

Trái lại, kiến nỗi tiếng là cắn-sảy mót-máy không bô sót vật mọn chất thừa nào.

Tiết tháng bảy, trời oi-ả. Vào xế ngọ, các loài sâu bọ khô khát, bò kiếm ăn vất vả. Khi ấy, ve ta cười thầm những ai khốn đốn, và với cái túi bén nhọn của trời gắn sẵn nơi chót mũi, ve ta duy chich mạnh vào da cây ô-liu rồi tiếp tục vừa nhịp vừa ca, — hai cánh vỏ - vỏ không ngừng, — vừa hút ngon hút ngọt chất béo từ trong cây tuôn ra, mặc tình say tinh tinh say, nửa mê-man cái vị thơm bồ của kho vò tận trời dành để cho, nửa muồi - mẫn khúc liên - ngâm trường thiên khoái-lạc tự mình độc xướng !

Những ai tò mò thêm chút nữa ; đê ý dò xét kỹ - càng sẽ thấy trong khi ve hút nhựa ô-liu, biết bao sâu bọ, ruồi-mòng, thậm chí có cả chiết kiến của nhà thi-si, thay đều bâu lại tụ-tập sau thân ve. Côn-trùng nào nhỏ thi chun lòn dưới bụng ve, — ve nhợt nhợt căng lên, — tha hồ bọn đó ăn bám chất ngọt thừa. Côn-

trùng lớn vóc, mập - mập thì ý mạnh hay sà lại cướp bóc phần thừa thãi của ve. Rồi tưởng như sỉ-hồ, dùng dùng vỏ cánh bay đi. Vỏ cánh bay đi rồi lại tiếc của, bay trở lện về làm xấu nữa !

Trong những lúc như vậy, chỉ kiến đầy nhän-nại, kéo phe đảng thêm đông, lúc-nhúc sau thân ve, chờ cơ hội tốt.

Ve có khi bị khuấy rầy quá phát cáu, bèn rút mũi nhọn ra, bỏ bón « châu ria » lại đó, bay đi chỗ khác và không quên xịt nước sau đuôi vào đầu bọn chúng !

Kiến lui-cui lượm mót thức ăn của ve bỏ lại, liếm mờ nhựa ô-liu trong mạch cây tuôn ra, không bô rơi giọt nào.

Ve với kiến, theo nhà côn-trùng-học J.H. Fabre, nếu cho ta bài học rắn đòi, đúng lý ra thi :

— Tiêu-nhơn là KIẾN : bòn mót xin ăn, không kề ô-danh xấu - tiết, thân-thề nhuốc-nhơ cũng mặc ;

— Quân-tử là VE: tên thợ giỏi-giắn, tự mình làm mình ăn, trọn đời lương-thiện ca-hát, giàu lòng bác-ái, biết thương kẻ nghèo thiếu.

Triết - lý vậy thay ! Sau sáu bảy tuần nhụt ca-xang, sung-sướng tận cùng rồi thì ve-ve bỏ nghiệp nghệ-si, từ trên cây buông chon roi xuống đất : « kim thiền thoát-xát ».

Đầy nhän-nại, kiến ta xúm nhau lại khuân xác ve về ô, tích-trữ chịu đựng mùa đông.

than-dá

+ nước lâ

+ Không Khí

Ny-lông là một trong những sự phát minh kỳ - diệu và quan trọng nhất của thời đại này, lời nói ấy của một khoa học gia không có gì là quá đáng.

Thật vậy chất ny-lông, hoàn toàn cấu-tạo bởi các khoáng chất là một trong những hóa chất lâu mòn nhất, chắc chắn và dẽ dai nhất trong vạn vật.

Nhờ những đức tính hiếm có ấy ny-lông được dùng vào rất nhiều việc và đóng một vai trò càng ngày càng quan trọng trong đời sống con người.

Hơn nữa, được chế tạo bằng những nguyên liệu không phải do đất đai và sức vật sản xuất, ny-lông có thể làm ra nhiều, bao nhiêu cũng được mà không xâm phạm đến đất đai và sức sản

xuất của thú vật dành cho việc cung cấp thực phẩm cho loài người.

Sự phát minh kỳ lạ này được khởi đầu năm 1928 khi ông W. M. Corothers, Giám đốc Công ty Du Pont de Nemours ở Mỹ Quốc bắt đầu nghiên cứu cách cấu-tạo của lụa và len với mục đích sau khi tìm thấy những hợp chất của lụa và len, sẽ tìm một phương pháp dùng những hợp chất giống như vậy hóa-hợp lại thành những thứ hàng vải nhân tạo.

Trong các hợp chất phát minh được sau 4 năm nghiên cứu, ông Corothers đã chọn nhóm hợp chất tạo thành bởi những phân tử (molécules) kết - hợp nhau thành hình dây xích giống hệt cách cấu tạo của tơ lụa thiên nhiên chỉ khác ở chỗ bền dẽo và không biến hình. Những mãi đến năm 1938 Công ty Du Pont

de Nemours mới loan báo tin đã hoàn thành việc chế tạo một thứ sợi nhân tạo lấy tên là ny-lông, ngay trong năm ấy những bàn chải đánh răng làm ny-lông ra đời, năm 1940 bit tất (với) ny-lông xuất hiện trên thị trường. Qua năm 1949 người ta bắt đầu sản xuất orlon, bền dẽo và chịu đựng nhiệt độ và các hóa chất khỏe hơn cả ny-lông. Tuy vậy orlon không ăn màu và không thể dệt thành những hình tinh xảo như ny-lông. Năm 1952 Đức Quốc sản xuất một loại ny-lông lấy tên là perlon.

Ny-lông làm bằng than đá, không khí và nước.

Người ta lấy các chất phenol và benzol của than đá, óc xý và nit-tơ (đạm khí) của không khí và khinh khí của nước. Những hóa chất ấy được bỏ vào những nồi chưng lớn (autoclaves) và qua một sự chế hóa gọi là sự trùng-hợp (polymérisation). Sự trùng-hợp là sự kết hợp của những phân tử (molécules) của một hóa phẩm với những phân tử của một hóa phẩm khác để tạo thành những phân tử lớn hơn, sự biến chế ấy cứ tiếp tục mãi cho đến khi tạo thành những phân tử không lồ gọi là chất trùng-hợp (polymères). Các chất trùng-hợp họp lại thành hình dây xích dài như trên đã nói. Ny-lông là một loại chất trùng hợp.

Chất ny-lông chế được do sự trùng hợp được cho qua trực

đát mỏng và có nước lạnh tưới ngay để đông lại thành từng tấm cứng. Các tấm này được đập ra thành mảnh vỡ nhỏ trắng và lén lánh như đá cầm thạch.

Loại ny-lông xấu dùng chế tạo các vật dụng thường như bàn chải, lược, thảm v.v. thì được chuyên chở dưới hình thức mảnh vỡ như vậy đến các nhà máy chế tạo đồ plastic.

Ny-lông tốt dùng chế tạo sợi dệt vải thì phải trải qua nhiều sự biến chế nữa.

Trước hết các mảnh vỡ được nấu chảy ra và lọc lại rồi được bơm qua một cái rây kéo sợi. Sau khi qua các lỗ nhỏ ở cái rây, chất ny-lông gấp khi lạnh đông lại thành từng sợi chỉ nhỏ và được xe lại với nhau thành từng sợi to hơn. Các sợi to phải qua một thứ máy ép để căng dài ra từ 4 đến 7 lần. Trước kia các phân tử trong chất ny-lông không được sắp đặt một cách có trật tự và nằm ngordong như những que diêm tung trên mặt đất nhưng sau khi được kéo dài ra, các phân tử tự sắp lại thành hàng lối ngay ngắn và có một sự lạ là trái với các thứ sợi khác, sự căng dài thêm lại làm tăng sức bền dẽo của ny-lông và làm cho thêm bóng.

Các sợi này sẽ được dệt hay đan thành các thứ hàng vải bằng những phương pháp khác nhau tùy theo loại vải.

Việc dùng chất ny-lông hiện

nay đã lan tràn khắp thế giới, ngoài hàng vải may quần áo, người ta có thể đểm được trên hai trăm khố cũ và vật dụng khác nhau chế tạo bằng ny-lông dùng trong gia đình hay trong các ngành kỹ nghệ.

Khi được chế tạo thành sản phẩm ny-lông vẫn giữ những đặc tính quý hóa của nó, đặc tính đáng lưu tâm hơn cả là sự không mòn, vừa dễ căng giãn vừa nhẹ nhàng. Do đặc tính sau này ny-lông là thứ sợi tuyệt hảo để đan bit tất. Với tất ny-lông người ta có thể chọn cỡ lớn hơn chân mình để chân khỏi bị bó chặt quá có hại cho sức khỏe nhất là đối với trẻ con.

Sợi ny-lông dùng đan bit tất có thể kéo thành sợi nhỏ 9 « denier » nghĩa là chỉ nhỏ bằng một phần năm sợi tóc của chúng ta (den'er là đơn vị đo bề to của sợi ny-lông; sợi ny-lông dài 9.846 yards (9.000 mét) và nặng 1 gam là ny-lông 1 denier; sợi 9 denier là 9.846 yards nặng 9 gam).

Trong trận đại chiến vừa qua, ny-lông nhẹ và bền đã được dùng làm dù (nhảy) thay cho lụa. Từ sau trận Trân châu Cảng đến năm 1943, ở Mỹ có một cuộc thi quyên bit tất cũ để làm dù cho lính, 49 triệu đôi bit tất nặng trên 1 triệu kilô đã thu được bởi các Sở Quân Nhu của Quân đội Mỹ.

Trong thời chiến ny-lông còn dùng để làm ruột bánh xe phi-cơ

phóng pháo. Một vài loại phi-cơ vận tải hiện nay tiếp tục dùng ruột bánh xe làm bằng ny-lông để tiết kiệm trọng lượng — như phi-cơ DC-3. Một cái ruột bánh xe của máy bay DC-3 bằng cao su nặng 62 kilô rưỡi nhưng bằng ny-lông chỉ nặng có 50 kilos.

Không Quân Mỹ hiện nay cũng vẫn còn dùng dây ny-lông để kéo các máy liện sau phi-cơ. Một sợi dây ny-lông đường kính 1 phân 25 có thể chịu đựng một trọng lượng 3 tấn. Ở trong vũ trụ không có chất gì chắc chắn hơn được. Cũng vì lý do ấy mà chỉ ny-lông ngày nay được dùng để may vá trong ngành giải phẫu.

Trong Quân đội Mỹ hiện nay cũng đang dùng đồ chứa xăng bằng ny-lông. Một bao ny-lông chứa 400 lít xăng, khi xăng dùng hết có thể gấp lại gọn ghẽ bằng một cái « xác » của các bà.

Sau khi chiến tranh chấm dứt, nền kỹ nghệ trên thế giới đã dùng ny-lông chế tạo khố cũ và các bộ phận máy móc. Máy móc làm bằng ny-lông không bị nước, các chất mờ và nhiều loại acid ăn mòn và với các khố cũ ny-lông dầu nhớt trở thành vô dụng. Bởi vậy ngày nay bắt cứ một bộ phận gì bằng kim khí trong máy móc mà có thể thay được bằng ny-lông thì người ta thay thế ngay. Ngoài những đặc tính kể trên ny-lông còn hơn kim khí ở chỗ không dẫn điện bởi vậy nên ny-lông đã được dùng nhiều để bao dây điện.

Tất cả các loại hàng vải ny-lông đan hay dệt đều được tạo thành những hình theo ý muốn bằng cách dùng hơi nóng. Áo quần ny-lông không rút không giãn khỏi sự biến hình khi giặt.

Áo quần ny-lông giữ được nếp lâu vô tận.

Nhưng cái đặc tính thông thường của ny-lông vẫn là sự dễ giặt chóng khô. Bụi bặm dễ giặt sạch vì sợi ny-lông trơn tru, bụi bám chỉ dính ngoài mặt. Tuy vậy ở những nơi nhiều khói, áo quần bằng ny-lông trắng có thể bị khói thâm vào và làm đổi màu. Trong trường hợp này phải nướng giặt bằng nước nóng pha thêm một ít thuốc tẩy có ít chất Javel.

Các thứ nước Javel thường dùng không nên lấy để giặt áo quần ny-lông vì chất ấy sẽ làm giảm sức bền của ny-lông. Lẽ dĩ nhiên, áo quần ny-lông trắng phải giặt riêng, không để chung với đồ màu.

Ny-lông ít thấm nước hơn các thứ tơ sợi thiên nhiên nên giặt mau khô hơn.

Các thứ áo quần ny-lông mặc sát người phải chọn những thứ vải thưa thoáng để thoáng hơi.

Vải ny-lông có nhiều loại không cần ủi. Có thứ vải dệt chỉ cần ủi sơ qua nếu khi giặt xong ta để cho chảy hết nước, dầu sao cũng nên ủi qua với bàn ủi nguội.

* ANH BINH-NHÌ TRẢ LỜI

Một hôm, Trung-tá chỉ-huy một trường huấn luyện thanh-niên mới nhập-ngũ, toàn là học-sinh 18, 19 tuổi, hỏi một câu :

— Nếu anh đang đứng gác trước cổng đồn một đêm tối như mực, mà thình-lình có người lên ra sau lưng anh và choàng tay vào cổ anh, thì anh phải làm sao ?

Cậu thanh-niên bình-tĩnh trả lời :

— Thưa Trung-Tá, nếu có người nào lên sau lưng tôi và choàng tay vào cổ tôi như thế thì tôi chắc chắn là vị-hôn-thê của tôi, tôi sẽ bảo nồng : « Em đi về, dừng hòn anh ở đây không được đâu ».

Cả đám lính và Trung-Tá đều cười rộ lên.

* ĐỒNG HỒ ĐI CHẠM

Ông chồng hoảng-hốt chạy vô buồng nói với bà vợ :

— Bà ơi, tôi ngồi trên đì-văng, tôi vừa đứng dậy đi thì cái đồng-hồ treo trên tường rớt ngay xuống chỗ tôi ngồi. Chỉ một phút nữa là tôi bị bê đầu.

Bà vợ điềm-nhiên :

— Tôi đã bảo với ông là cái đồng hồ ấy đi chạm mà :

KIM-CÚC (Mỹ-tho)

NỮ TIỀN SĨ CẨM ĐIÉC MÙ

Trần-Quốc-Bảo

CÂU chuyện « Cuộc đời của Nữ Tiên sĩ Helen Keller » có tính cách như một bài học về Đức tin và sự Kiên nhẫn cho tất cả mọi người.

Cô Helen Keller, nhà văn hào nổi tiếng của Hoa kỳ, từ khi còn nhỏ đã bị những tật Cảm, Điếc và Mù. Cuộc sống « Phế nhân » khốn khổ của Helen Keller khiến cho một vị Bác Sĩ y khoa thất vọng cho rằng : « đã bị gạt ra ngoài lề xã hội ». Thế mà trái lại sau này cô trở nên một vị Luật khoa Tiên sĩ, một bậc lãnh đạo giỏi giáo huấn của Hoa kỳ.

Lên 6 tuổi cô bắt đầu đi học tại một trường chuyên môn dạy dỗ những người tàn tật. Nhờ phương pháp giáo huấn đặc biệt đó, cô học hành tấn tới rất mau chóng. Sự thu học của cô phần lớn chỉ nhờ xúc giác và trí thông minh phi thường. Cô viết và hiểu thông thạo 3 thứ tiếng: Mỹ, Pháp, Đức, tốt nghiệp Đại Học Đường Radcliffe-College, Cambridge, Massachusetts. Ít lâu sau cô đỗ Tiển sĩ Luật khoa (Doctor of Laws degree) tại Đại học đường Glasgow-University, Glasgow-Scotland.

Các bạn hãy thử ngâm miện, nhâm昧 và bịt chặt hai tai lại để tưởng tượng rằng Helen Keller, sống suốt đời trong ngục tù của ánh sáng và sự cảm lồng mèn mông đó chính con người ấy đã là một trong những nguồn sáng quý báu của nhân loại.

Cô viết nhiều sách, phần lớn về triết lý, ý tưởng rất lạ và sâu sắc, lời văn chân thật như tiếng nói tự đáy lòng cõi phát hiện. Những tác phẩm cô đã xuất bản như: Tiêu sử đời tôi (The Story of my life). Thế giới tôi sống (The world I live in).

Thoát vòng u tối (Out of the dark). Chúng ta hãy tin tưởng (Let us have faith) vân vân...

Nhà Văn Hào trứ danh Helen Keller mới rồi đã tới thăm nhiều nước trên hoan cầu; những cuộc du lịch của cô có mục đích giảng giải truyền bá quan niệm cứu chữa và giáo huấn người mù.

Viết trong « Tiêu Sử đời tôi » Cô đã nhấn mạnh rằng: « Nhờ đức tin và lòng kiên nhẫn mà tôi đã có được những kết quả thành công. Tôi tin rằng loài người sẽ sống tốt đẹp hơn nếu ai ai cũng có một đức tin mạnh mẽ. Thượng đế sẽ dùi đất nhân loại qua biền khò và cả những kẻ tội, tám nhát cũng sẽ tìm ra ánh sáng ». Trong bài « Hiệu quả của đức tin », cô viết: « Đức tin có hiệu quả làm tâm hồn tôi bồi dìu thanh thản, lại thúc đẩy tôi tiến lên đạt mục đích tôi cảm thấy không gì khó khăn. Nhờ Đức tin tôi không còn sợ sệt và không biết thất vọng. Tôi tin ở một dang vô biên luôn luôn nâng đỡ tôi để tìm ra ánh sáng. Đức tin là một trạng thái tâm hồn. Kẻ có đức tin không bao giờ lui bước trước khó khăn, họ sẽ xây dựng nên một ngôi nhà, mà cuồng phong và ngọn lửa phủ phàng của thế gian không bao giờ phá nỗi ».

Phụ nữ Hoa kỳ và toàn thế giới những người mù, câm, điếc hân diện vì có Helen Keller. Cô thật là một tấm gương « Đức tin và sự kiên nhẫn » chẳng những riêng cho đám người tàn tật mà cả cho chúng ta; những kẻ có phúc hơn vì có đủ hai tai để nghe điều hay, hai mắt để nhìn, sự sáng và cái miệng để nói điều phải, mà không chịu học hỏi văn minh như người.

THUYẾT TÂN-DÁN

(tiếp theo P. T. số 3)

Vi có làm vậy? Thưa rằng vì có ta đây đã trách vọng nhiều ở những bậc vua tướng giúp mình thì chắc là ta đây tự trách vào ta, hoặc tự mong vào ta rất là hờ hững. Mà cái tội hờ hững, đó, ai đâu không biết, chứ thực ra thì chính là một cái cố-tật của dân tộc Trung-quốc ta từ trước tới nay, dù ai cũng đã từng công nhận. Và đó cũng là một nguyên nhân duy nhất, khiến cho Trung-quốc chúng ta không thể nào mà đi tới công cuộc duy tân. Ta trách người, người lại trách ta; ta mong người, người cũng mong ta; kết cục 400 triệu đồng-bào cùng đứng vào cái vòng mong lẩn nhau, trách lẩn nhau, còn nước non kia thì ai là người thiết đến? Cho nên nói tới câu truyện Tân-dân đây, không phải riêng chỉ một ai đứng lên làm cho tân được tất cả, mà chính ra là tất cả quốc dân đều phải ra tay tự mình làm cho mình được cải tân trước đã. Thày Mạnh-Tử ngày xưa có nói: «Nhà người ra sức làm đi, cũng có thể cải tân được quốc gia của người vậy. » Đó tức là cái nghĩa tự-tân, mà chính cũng là cái nghĩa « Tân-dân » muốn nói ở đây.

Thế nào là quan hệ đến vấn đề

Sogn giò: WONG-KHAI-SIËU

Thuật giò: TRẦN-TUẤN-KHẢI

ngoại-giao? Bắt đầu từ thế-kỷ thứ 16 tới nay, các nước Âu châu sờ dĩ phát đạt, thế giới sở dĩ tiến bộ, chẳng qua đều do cái chủ nghĩa Dân-tộc (Nationalisme) bành trướng khích thích mà nẩy nở ra. Vậy dân tộc chủ-nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả những người cùng ở trên một miếng đất cùng chung nòi giống cùng chung ngôn ngữ, cùng chung tôn-giáo và cùng chung tập tục, coi nhau như là ruột thịt rất thân, cùng chăm lo lập nền độc lập tự trị; tờ chức một chính phủ hoàn toàn tốt đẹp, để cùng mưu việc ích lợi chung mà cùng chống chọi các sự xâm lăng của giống ngoài đưa tới,

Cũng do cái chủ nghĩa Dân-tộc ấy phát đạt đến tận bực, cho nên vào hồi cuối thế kỷ thứ 19 gần đây, lại thêm lên một bực nữa mà thành ra chủ nghĩa Dân-tộc Đế-quốc, Dân-tộc Đế-quốc, tức là do cái thực lực của dân tộc trong một nước đã quá đầy rẫy, thế tất nhiên phải tràn lấn ra ngoài để mong càng ngày càng thêm mở rộng thêm ra. Rồi khi áp dụng những phương pháp mở rộng thì hoặc dùng binh lục, hoặc dùng thương mại, hoặc dùng kỹ nghệ, hoặc dùng truyền giáo, nhưng tóm lại cũng là một cách tìm một đường lối để chỉ huy và khuyếch trương thế lực của mình. Rồi đó nước nào hèn yếu, tất nhiên bị hâm vào trong phạm

vì của bọn Dân chủ đế quốc, dành cho bọn họ tha hồ xâu xé, tha hồ làm, chao làm ném, khó lòng tìm cách gỡ ra cho thoát. Cái hoàn cảnh đó, phải chẳng chính là dân tộc Trung-quốc ta đây? Vậy ta nên tìm nghĩ phương sách thế nào để mong sớm thoát ly ra được? Điều đó chắc là đồng bào cũng cùng chung một quan niệm như tôi, mà cùng than thở kêu gào tựa hồ sắp phải bó tay chịu mặc số kiếp xoay vần.

Đúng trước tình thế như vậy, nói rằng không nên đề tâm đến vấn đề ngoại hoạn thì đã đành tuyệt nhiên vô lý. Nhưng nếu nhác tới vấn đề ngoại hoạn mà ta chỉ biết chăm chăm lo sợ ở ngoài mà không hiểu cách tự xét tới mình thì lại càng là vô cùng ngu xuẩn, mà không bao giờ giải quyết được xong. Vì có sao? Ta nên biết, cái ngoại hoạn kia, có thể xảy tới hay không, thực không phải từ ngoài đưa tới, mà chính ra là bắt đầu nguồn gốc từ ở bên trong. Muốn chứng thực lời nói trên đây, chỉ bằng ta hãy coi xem các cường quốc ở trên hoàn cầu hiện nay đối phó với nhau thế nào thì ta khắc rõ. Ta chẳng thấy trên trái đất hiện giờ kẽ biết bao nhiêu quốc-gia cùng chung một chủ nghĩa giống nhau, nghĩa là họ đều vì thế lực dân tộc quá mạnh mà trở thành chủ nghĩa Dân tộc Đế-quốc. Nhưng tại sao nước Nga không dám thi hành chủ nghĩa xâm lược đối với nước Anh? Nước Mỹ không dám thi hành chủ nghĩa áy đê xâm lược nước Pháp? Mà trái lại, họ lại chỉ chăm chăm hòm dò vào những dân tộc nhược

tiều đế tràn tung thế lực của họ cho tới tận cùng! Cái đó há không phải là do ở các dân tộc nhược tiều kia tự mình ở trong không đủ tư cách giữ vững nòi mình, cho nên bọn kia mới dám ngoe như vậy. Những tình trạng ấy, cũng chẳng khác chí thân thề trong con người ta, nếu được khí huyết sung túc, cân lực cương cường, thì bao nhiêu ngoại tà ngoại cảm, không còn lối nào mà len vào nồi. Nhưng trái lại, nếu tự mình ôm yếu gầy mòn, hàng ngày không chịu tắm bô chau dài sức lực, thì hơi động năng mướt thay đổi, lập tức ngoại cảm xâm lấn vào ngay, và không mấy chốc đến nỗi ôm gầy ôm mòn làm cho nguy tới tính mạng.

Bởi vậy, đối với dân tộc Trung-quốc hiện nay, một điều duy nhất là chúng ta chó nén chỉ hoảng sợ những kẻ ngoại xâm mà nay van mai lạy đề cầu họ khỏi thi hành chính sách xâm lược tới mình. Mà khác hẳn là chính trong hết thảy mấy trăm triệu đồng bào Trung-quốc chúng ta, đều phải tự mình trau giồi tài đức tâm trí, kỳ cho theo kịp bằng người, thì tự khắc người phải kính nể kiêng vì mà không bao giờ còn dám động chạm đến ta.

Tuy vậy, cái công phu đó há phải một ngày một lát mà tạo ra ngay được! Thày Mạnh-Tú có nói: « Muốn trị cái bệnh lâu dã 7 năm, tất phải tìm được thứ ngải chưa 3 năm trước, Nhưng nếu mình không chịu chửa đê trọn đời cũng không sao có ». Vậy ta hãy nên thành thực đam lời hiền triết dã nêu lên đây để cùng cảnh cáo với toàn thể dân tộc Trung-quốc hiện nay.



PHÉP CỨU MỘT PHƯƠNG THUỐC BÌNH-DÂN VIỆT-NAM, HAY HƠN THUỐC TÂY: CÂY NGÃI-CỨU

Tiếng Việt : Cứu
Tiếng Tàu : Kháo
Tiếng Nhật : Moxas

Bác-sĩ
HOÀNG-MỘNG-LƯƠNG

DÂY là một phương pháp trị bệnh rất xưa mà rất nay. Đồng-bào ta ở thôn quê phần nhiều dùng phép này mà ít người biết cho rõ, đến nỗi kêu tên nó cũng kêu sai; châm-cứu nói thành Châm-Chích.

Bài này phổ biến được tách 1 cây thuốc rất thông dụng, nhiều người dùng nó mà ít người hiểu nó: Cây thuốc cứu.



HÉP cứu là một môn
trị liệu trong đó
người ta lựa huyết
rồi lấy ngải diệp
đốt các huyết ấy;
phép cứu rất thông
dụng ở Trung-quốc, Nhật-bản,
Triều-tiên và Việt-Nam. Ở các

nước này hàng khi và thấp khi
nhiều, cho nên phép cứu có hiệu
quả hơn phép « châm ». Phép
cứu ở Việt-Nam phổ-thông đến
nỗi các thày chỉ biết nó mà thôi,
ít thày biết làm phép châm. Sở
dĩ phép châm thất truyền và
những lý-do:

— Thiếu sự hiểu biết về khoa nhon thán (anatomie humaine) cho nên nhát tay.

— Pha lộn huyền-bí vào phép châm: tưởng lầm là kim châm cần phải luyện thán luyện khi.

— Không dám quả-quyết sự diêm huyết của mình là đúng, cho nên tự nghĩ rằng châm thì cần diêm huyết rất đúng còn cứu thì rủi diêm huyết có sai lệch một hai ly cũng không hề gì.

DƯỢC LIỆU ĐỂ CỨU: phép cứu cần dụng cụ rất đơn sơ; một dược liệu duy nhất là ngải cứu, hay là ngải diệp. Hộp nghề của đồng y chuyên môn cứu gồm có :

- 1) ngải diệp tán thành bột.
- 2) gừng
- 3) tỏi
- 4) một con dao nhỏ thật bén
- 5) một cái diếp (pince), loại diếp nhỏ râu (diếp, hay nhiếp)
- 6) nến và diêm

Ngải diệp (artemisia officinalis, artemisia sinensis) là một cây thuốc thô hóa ở Việt-Nam. Tất cả đồng y ai cũng biết. Hơn nữa ngoài giới đồng y, cây ngải cứu được đồng bào ta thông dụng. Trong phép cứu nên dùng lá non ngải-diệp phơi thật khô, thứ lá đã để dành lâu ngày là thứ tốt.

Bào chế ngại-nhung tước cọng, lấy phần nạt của lá, bỏ cọng, tán thành bột rất mịn. Với bột ấy, làm viên nhỏ bằng nửa hột gạo, hay là bằng hột tiêu. Người ta còn dùng bột ấy làm những cây

hương hay là vẩn thành điếu thuốc nhỏ để đốt.

Thủ-pháp diêm huyết. Đặt một lát tỏi hay một lát gừng rất mỏng trên huyết đã lụa. Đè một viên thuốc cứu trên lát tỏi gừng ấy. Đốt viên thuốc với một cây hương (hương thường) hay là với một cây diêm (cây quẹt) đã dở.

Trong lúc cứu, dặn bệnh nhân chịu khó thở cho đều, nếu nóng lắm thầy cứu nên chùm nấm ngón tay lại để đè nhẹ xung quanh huyết.

Mỗi lần đốt một viên thuốc cứu, đè cho cháy hết thì gọi là cứu được 1 tráng. Tùy theo bệnh trạng nặng hay nhẹ, mới phát hay là phát đã lâu người ta cứu ít hay nhiều tráng; số tráng cũng tùy theo sức chịu đựng của mỗi bệnh nhân.

Đỗ đồng người ta cứu từ 3 đến 5 tráng; theo cỗ-y-thơ, cứ 1 năm tuổi thì cứu 1 tráng trong trường hợp chữa trị bệnh kinh niêm, nghĩa là gặp người bệnh 45 tuổi đau bệnh kinh niêm thì trên một huyết chính nào đó phải cứu đi cứu lại đến 45 tráng.

Có sách khuyên cứu 100 đến 200 tráng trong những trường hợp hư-âm thì mới có công hiệu; chỉ có bệnh trạng đặc-biệt lắm mới dùng nhiều như thế nỗi. Ngày nay ít bệnh nhân chịu đựng được như vậy; và lại ít người bệnh để cho tuyệt âm dương như xưa mới đi chạy thuốc.

Mỗi lần cứu mấy huyệt.

Mỗi một lần, (một thời) cứu từ 1 đến 6 huyết và cứu xong rồi chờ các chỗ cứu lành rồi mới cứu lại vì sau khi cứu các huyết thường làm mủ, phải chờ đợi khô mủ có sẹo mới cứu lại trên huyết cũ.

Ông Nguyễn Đình Cảng (Quảng-Nam) có cho tôi hay rằng người cao tuổi nên cứu huyết « túc-tam-lý » cứ mỗi tháng cứu 1 lần, và nếu muốn khỏi cứu lại thì dán một thứ thuốc dán trên huyết ấy sau khi cứu, thuốc dán cần tránh sự kéo da non của đầu phỏng, làm cho đầu ấy có mủ mãi mãi, như vậy những độc trong thân thể theo mủ ấy phát xuất.

Bác-sĩ La Fuye nói rằng những anh phu xe kéo hay xe đạp ở Thượng-Hải hay cứu huyết « túc-tam-lý » để mạnh bộ chân mà cử động. Ở Việt-Nam rất nhiều đồng bào ở thôn-quê đã cứu ở huyết đó, nếu để ý thì thấy ngay dấu sẹo ở dưới đầu gối của họ.

CỨU: cứu nằm, cứu ngồi? Phần nhiều để bệnh nhân nằm thì đỡ cứu hơn, tuy vậy nếu cứu 1, 2 huyết ở tay, hay là ở chân thì để ngồi cũng được. Nếu cứu cho trẻ em, thì phải mượn người phụ giúp để đè giữ cho nó khỏi vẩy-vùng, nhớ lấy mực làm dấu các huyết trước khi cứu.



Một nữ Bác-sĩ Pháp học châm cứu tại Việt-Nam.
Phép cứu ngày nay với « Máy cứu Việt-Nam ».

Bột ngải cứu đè trong máy có điện đốt cháy và thổi vào huyết đã lụa.

BỒ TẢ

BỒ : muốn có hiệu lực bồ, thi đẽ mỗi tráng thuốc cháy hết, hết rồi thi lấy ngón tay hay là một vật cứng (miếng gỗ) đẽ lết rên lửa ấy. Cứ thế mà làm, đẽ hết tráng trước tiếp-tục đốt tráng sau.

TẢ : sau khi mỗi tráng cháy hết, thi lấy miếng thỏi noi huyệt, thỏi chở không đẽ đập tráng thuốc cứu.

Những biến chuyen của kỹ thuật cứu :

Tôi đã nói về cây hương hay là điều thuoc làm với ngải cứu, các vật liệu đó có một đường kính không quá môt millimetre (0m001). Khi cứu thi đốt hương (hay thuoc) ấy lên, rồi chấm chấm trên huyệt, chấm vào dở lèn mau chóng, cứ làm đi làm lại như thế được 3,5,7 lần chđ huyệt bị chấm sẽ có màu nám vàng, nếu bị chấm nhiều lần thi chđ ấy sẽ sưng phồng lên. Đồi với người nhát gan, với con nit hay dùng thủ-pháp này.

CỨU : lót vải dùng vải tráng mới thế tối hay gừng. Cứu tráng thứ nhứt, đặt 5 lớp vải (vải cắt nhỏ như lát gừng) đẽ trên huyệt rồi đặt viên thuoc cứu lên 5 lớp vải ấy, đốt thuoc cứu chđ cháy hết viên thuoc cứu, thi thay viên khác. Cùng trên huyệt đã cứu, muốn đốt thêm tráng thứ II thi cũng phải lót vải nữa nhưng lót 4 lớp mà thôi. Cứ thế mà lần hồi bót lớp vải đi, sau rốt chỉ còn 1 lớp vải thôi. Người ta gọi phép cứu ấy là phép « Thái-Ất ».

Cứu lỗ rún hay là thăn khuỵết :

Dùng ruột bánh mì nấu một cái muỗng(entonnoir)không đáy, đẽ ngửa muỗng ấy trên lỗ rún, đỗ thuoc cứu đài muỗng, đốt thuoc cứu với một cây hương đđ. Cứu 3 tráng. Cái muỗng cao 0m01, đường kính của đít bằng đường kính lỗ rún, đường kính của muỗng bằng 0m015. Trước khi cứu nhớ lót tối hay gừng.

Thủ pháp cứu của nhơn dân :

Đây là phép cứu của đồng bào ta không chuyên môn khoa châm cứu. Thủ pháp tuy thô sơ, nhưng rất đỡ khổ trong lúc xa thày xa thuoc; lấy 2 nắm lá ngải cứu (tươi hay khô) mướp lát gừng hai món tròn 1, bỏ vào chảo đất, rang trên lửa than; rang cho héo, lấy đùa tròn cho khói cháy. Độ 10 phút đồ vào một vuôn vải, gói túm lại rồi chườm, đắp trên các chỗ đau, đau đâu đắp đó, nhứt đầu, đau lưng, đau họng, đau bụng..... sẽ được tạm thời giảm bớt với phép chữa trị bình dân này. Nên nhớ, đó là một giải pháp tạm thời.

Phép cứu ở Âu Châu :

Các Bác sĩ Âu Châu vẫn tán tụng hiệu quả của phép cứu, nhưng họ ít thực hành, vì những lý do :

- 1) Con bệnh Âu ít chịu nóng được như con bệnh Á.
- 2) Sợ đẽ lại cái vết seо nơi bị phu làm kém vẻ mỹ quan.
- 3) Mất thi giờ, sợ tro bụi dor bắn.



Cứu huyết Cao-hoàn.

Chữa bệnh âm hư; thiếu huyết mêt mổi, mất ngũ, đau đầu v.v...

Nếu họ không làm đúng thủ pháp Á ĐÔNG, nghĩa là đốt bằng ngải diệp thi thỉnh thoảng họ cũng có dùng một trong những biến pháp sau này.

A).— Cứu với tăm-đồng nhúng nước sôi.

Dùng một cây tăm đồng nhỏ bằng cây hương, nhúng vào nước sôi, đẽ vài phút, lấy chấm chấm trên các huyệt đã lựa, khi tăm đã nguội, thi nhúng lại cho nóng mà cứu.

B).— Cứu bằng hơi nóng.

Hơi nóng do một máy điện thiòi ra, hay là hơi nóng của một máy cứu lửa (thermocaulière). Khi muốn cứu một huyệt đã định, người ta thiòi ngay hơi

nóng vào huyệt ấy; chỉ đẽ cl. nồng thôi, không dám đẽ phỏng

C).— Cứu với ống tia điện gọi là Effluation.

Ba phép cứu này rất ít có công hiệu. Ở Âu Châu có lẽ tương lai các nhà châm cứu sẽ dùng ngải diệp như bên Á-Châu; họ sẽ chế tạo các máy dùng cho tiện hơn sự đốt từng tráng hay là đốt với cây hương, điều thuoc cứu

Máy ồn-cứu Đài-Loan : máy này bán tại Đài-Loan, gồm có một cái lon bằng nhum, cao 0m04, đường kính 0m025. Trong nắp lon có 3 chấu đẽ nắm kẹp gói thuoc cứu, bốn mặt lon có nhiều lỗ hơi, ở đáy lon có một lỗ tròn bằng hào bắc 0,20. Khi cứu người ta đốt gói thuoc cứu

rồi cho kẹp vào ở trong 3 chấu, đặt lon trên một cái đế bằng cao su cứng, để ấy úp trên lỗ rún hay là trên huyệt « khỉ hãi ». Để cháy hết gói thuốc thì kề một thỏi cứu. Rất bất tiện vì nóng quá, vì mất nhiều thi giờ và vì chỉ cứu được 1, 2 huyệt mà thôi.

Việt-Nam ôn cứu khí : có 2 loại máy.

1) Chạy với súc điện.

2) Chạy với hơi bom.

Máy ôn cứu chạy hơi điện : gồm có 2 bộ phận chính. Một bom hơi để hút và thổi không khí do một động cơ điện (bloc moteur) và một ống đựng bột ngải-diệp, ống này bằng đồng, dài 0m30 đường kính 0m03, thân ống này gồm có 2 khúc lắp lại ở khoảng giữa ; khi bỏ ngải diệp vào ống thì tháo hai khúc ấy ra. Khi lắp hai khúc rồi, thì ống thành có 2 đầu nhọn : một đầu liên tiếp với máy bơm bởi một ống nilon dài 3m ; một đầu cho hơi ngải diệp oanh tạc nơi huyệt

Cách dùng máy Việt-Nam Ôn cứu :

— Trước hết tháo ống cứu ra để nhét bột ngải diệp vào phần ống có vòi để oanh tạc. Không nên nén thuốc chặt quá phải để hơi lỏng cho dễ bắt lửa.

— Nhen đốt ngải diệp : nếu máy có diêm điện (résistance) thì cho điện ấy cháy lên để đốt. Khi thấy khói lên thì tắt điện đi.

Như không có diêm điện thì nhen đốt với một cây que (cây diêm).

— Vận máy thổi hơi. Để đốt thuốc cứu gần vòi hơi, để đồ nửa phút, cứ để vòi hơi ra như thế mà lắp 2 khúc ống lại ; chờ nửa phút thì thấy khói ra nơi vòi oanh tạc.

— Xếp một vuông vải được 4 lớp mà bao ống để cầm cho khỏi nóng tay. Cầm ống mà oanh tạc các huyệt. Muốn cứu tả, thi để vòi khói cứu độ 0m02 xa huyệt ; muốn bồ thi để độ 0m06 xa huyệt. Tả thi cứu nóng, bồ để cứu ấm ấm nếu để gần huyệt và để lâu 1 phút thi bỏng da. Bởi vậy khi bệnh kêu « nóng quá » và nhức nhích tỏ ý khó chịu thi lập tức phải dời mở cửa đi đến huyệt khác, độ 1 phút sau sẽ trở lại huyệt đã cứu ấy.

Máy Việt-Nam ôn - cứu chạy bằng hơi đạp : máy này chế ra để thay thế cho máy chạy với điện lực. Dùng khi không có hơi điện mỗi lúc ở thành phố bị tắt luồn điện hay là ở thôn quê không có nhà máy điện.

Gồm có 2 bộ phận.

1) Một ống đựng ngải diệp nối tiếp với một bàn đạp bởi một ống Cao su hay một ống nilon dài độ 2 thước tây, ống cứu này hình thức in như của máy dùng điện.

2) Một bàn đạp hơi, kiểu ống thổi của thợ bạc, có thể dùng ống bơm xe hơi thay thế bàn đạp được.

Cách dùng như may trên, chỉ khác chỗ đạp bằng chun hay bơm bằng tay để thổi hơi. Đạp hay bơm cần phải đều mạnh thi hơi nóng của ngải diệp mới thẩm vào kinh lạc.

Bô tả với máy cứu : Muốn cứu bồ, thi phải oanh tạc huyệt xa đó 0m04 đến 0m06, bồ thi cần ấm ấm thôi.

Muốn cứu tả thi oanh tạc gần huyệt độ 0,01 hay là 0,02. Khi để gần nếu bệnh nhân nhăn mặt kêu nóng thi lập tức đưa máy đi oanh tạc huyệt khác, xong sẽ trở lại huyệt cũ đã cứu. Nếu cứu lâu một chốc thi phỏng da bất tiện.

Những tiện lợi của Việt-Nam ôn cứu khí : mau chóng, ít mất thi giờ ; nếu cứu theo thủ pháp xưa, cứu 10 huyệt thi mất nửa giờ mới xong, trái lại với máy cứu, chỉ mất 15 phút thôi.

— Dùng máy cứu không do bần, tránh được tro bụi làm cho đèn nhấp phỏng bệnh.

— Dùng máy thi tránh cho bệnh nhân những đau đớn khó chịu vì cháy phỏng và những vết phỏng, nhứt là ở trên mặt.

— Với máy cứu, hơi ngải diệp thẩm sâu vào kinh lạc : có người bệnh đã được cứu ở lưng (huyệt Phế-du) ngày trước mà hơi ngải cứu vẫn còn trong mũi qua đến ngày sau.

Chúng tôi đã dùng máy này được bốn năm rồi. Số bệnh nhân được chữa trị với « Cứu

Phap » lên gần hai vạn lần. Kết quả thâu được mỹ mãn. Nhanh chóng, không do bần, không phỏng da mẩy, tiện lợi ấy bình vực cho sự cần thiết 1 máy cứu trong một viên Châm cứu chánh thức.

Công-hiệu của Việt-Nam Ôn cứu khí !

Ngải diệp hòa hợp với xạ hương hay với các vị thuốc khác

Từ 20 năm nay, mỗi lần cứu, tôi chỉ dùng ngải cứu Việt-Nam. Tôi chưa có dịp dùng đến xạ hương chánh hiệu vì lẽ dễ hiểu là ở xứ ta không làm gì có món thuốc ấy. Nếu ở các hiệu đông dược có bán, thì bán đồ giả cả. Ông đông y-sĩ Nguyễn Đình Cảng không khi nào dùng xạ hương cả, hỏi vì sao thì ông ta nói rằng một mình ngải diệp đủ làm lành bệnh nếu biết dùng nó. Có sách Châm Cứu bày các bài thuốc táng để trộn với ngải nhung, bài ấy gồm có những vị : nhục quế, xuyên xạ hương, trầm hương, xiên sơn giáp, nhũ hương, mộc được v.v. Người ta còn dùng bột phụ tử (aconit) để viên thành tráng mà đốt (Phụ tử cứu pháp). Tôi dùng rất ít các phương trên, cho nên không thể tỏ bày ý kiến.

Ước ao rằng các nhà Châm cứu đã dùng nhiều lần phương tiện ấy sẽ công bố kết quả những bản thống kê để chỉ giáo cho.

Trong lúc trị liệu với Châm cứu, có nên cho uống thuốc thêm hay tiêm thuốc thêm không ?

1) Theo đông-y-tho, nếu gặp một bệnh trạng quá nặng, âm dương suy nhược thì nên trợ âm dương đã; bằng cách cho uống đê-i ba thang thuốc trước, rồi sau sẽ làm phép Châm cứu.

2) Nếu biết hòa hợp phép Châm cứu với phương-thang thì chữa bệnh mau khỏi lắm. Thí dụ :

— A) Một người bị bệnh ngã nước kinh niên. Đã chữa trị nhiều năm không dứt hẳn bệnh, nếu Châm hay cứu các huyệt:

— Hội quan, Công-Tôn, Bá Hội, Đại Chùy và trong lúc ấy cho uống Qui-ti thang. Độ 10 ngày thi thấy công hiệu rất khả quan.

B) Cũng trường hợp ấy, nếu không dùng thuốc Bắc thì dùng

thuốc tây và Châm cứu các huyệt trên, công hiệu cũng chóng khả quan lắm. Nếu dùng thuốc Tây thi cho uống hay tiêm các loại Vita. B, các loại sanh được rút ở gan (extrait hépatique). Nói tóm lại, tùy mỗi bệnh trạng, người ta nên hòa hợp Châm cứu với phương-thang Đông y hay là với phương-thang Tây y.

Trong khi chữa bệnh với phép Châm cứu, tôi vẫn dùng thuốc Tây nhưng dùng với cân lường rất ít, tối thiểu. Thí dụ trong một bệnh trạng đáng cho 1 gr thuốc, tôi chỉ cho 0 g 25 mà thôi; nếu gặp trường hợp, quá hư ở bộ Tâm, Cang, Thận tôi khuyên bệnh nhân uống đông dược trong lúc tôi cứu bỗ-âm.

★ THIẾU HAI ĐỒNG

Hoàng-tử Charles, con của Nữ-Hoàng Elizabeth nước Anh, dở toán lầm, cứ mỗi lần thầy giáo cho toán làm là cậu cứ làm cho lấy có rồi bỏ đi cõi ngựa. Một hôm, ông giáo chấm một bài toán cộng của cậu, kính cẩn chỉ cho cậu thấy sai :

— Thưa Hoàng-tử, lời giải đáp bài toán này lộn mắt hai đồng.

Hoàng-tử Charles liền móc trong túi lấy ra hai đồng bỏ trên bàn :

— Tôi đền hai đồng đấy ! Rồi cậu bỏ đi cõi ngựa.

NGỌC-HOA

★ Xưa nay những kẻ tầm thường ở đời, thường vì lười biếng mà đến nỗi thất bại còn những người tài giỏi ở đời, thường vì Kiêu Ngạo mà đến nỗi thất bại.

TĂNG-QUỐC-PHIÊN.

★ Sự Phú Quý và Uy Quyền dưới một chính thể bắt cengo, đều là những tội ác ghê gớm.

GANDHI

★ Không có sự gì nguy hại cho nhân loại hơn sự nguy hại chạy theo vật chất mà quên lăng tinh thần.

NHÌNH-PHỤC

★ Những nhà làm nhiều điều thiện át có phúc dư. Những nhà làm nhiều điều bất thiện át có họa dư.

KINH-DỊCH

CHUYỆN NGẮN PHÒ-THÔNG



BÚC ẢNH CỦA NÀNG

HOÀNG-THẮNG



HẾ là việc chúng tôi giúp ông đã xong, thật cố gắng hết sức mới được như thế đấy — Luật sư Hiệp vui vẻ nói và đưa sát mắt thân chủ tấm giấy hình chữ nhật.

Luận nhìn người luật sư trẻ tuổi một cách hơi kỳ lạ khiến ông này hiểu ngay khách hàng cho mình nói hơi quá đáng. Ông ta vội nói ngay :

— Tôi muốn nói là tôi đã hết sức vì ông bởi tôi tự hiểu rằng...

Luật sư Hiệp vung vẩy tấm giấy trên tay trước mặt Luận :

— Đây mời ông nhìn kỹ số tiền ghi trên tấm «séc» này đi.

Luận liếc nhanh xuống con số

300.000\$. Đó là số tiền bồi thường mà Tòa Án đã xử cho anh được hưởng vì tai nạn ô-tô đã xảy ra trên đường Liên tỉnh 4, chiếc xe ô-tô của anh bị bẹp düm đó và vợ anh bị chết ngay tại chỗ.

... Sự việc xảy ra đã một năm rồi, đó là chiều ngày 12 tháng 6, anh và Liên — vợ anh — nhân trời nóng nực đã lái xe về hướng Phú Lâm để thưởng thức món gà quay bo, ếch rán một bữa thỏa thích. Nơi đây phong cảnh đẹp, một con đường nhựa lướt dài trước quán ăn, gió lồng lộng thoảng từ cánh đồng rộng bao la bát ngát tạt lại mát dịu, không khí thoảng và trong sạch. Ở đây, những tia nắng mặt trời cũng

đã bớt nhiều gay gắt hơn trong thành-phố.

Trên đường về, không may xe của hai người đã bị một chiếc xe camion đi ngược chiều lại sô mạnh phải cánh cửa nơi băng ghế trước phía tay mặt bị bung ra và Liên bị văng mạnh ra ngoài cách chiếc xe chừng năm thước, sợ bị bể một miếng lớn.

Lối hoàn toàn về phía tài xế lái chiếc camion và cũng là chủ nhân chiếc xe đó. Khi hiển binh đến làm biên bản ông ta đã khai vì bị chóa mắt bởi ánh nắng sién khoai nên đã gảy ra tai nạn.

Trong thời gian chờ đợi Tòa xử, Luận đã sống những ngày buồn thảm nhất. Anh chỉ mong muôn được chính mình xử người lái xe đó mà anh thường tự kết án hắn là kẻ giết người. Ý tưởng trả thù đó luôn luôn quay cuồng trong sự buồn rầu, nhớ nhung như một cơn lốc...

Thấy Luận ngồi ngẩn ngơ trong chiếc ghế hành, đôi mắt như nhìn vào quang không, Luật sư Hiệp vội rời khỏi chỗ ngồi, bước lại phía anh và thản mật đặt tay lên vai khách hàng:

— Tôi đã hiểu rằng kết quả của sự buồn rầu này đã làm cho ông bối rối không ít... Nếu ông vui lòng nghe tôi những lời khuyên như chân thật của tôi, tôi sẽ khuyên ông nên trích ra một phần trong số tiền này để đi đổi không khí, một cuộc du lịch ra ngoại quốc như Nhật-

bản chẳng hạn. Phong cảnh đẹp, người lạ, sẽ làm cho ông khuây khỏa, bớt nỗi day dứt trong lòng.

Luận hiểu ngay những lời lẽ thầm mật của ông ta chỉ cốt che dấu một sự mong muốn chấm dứt cuộc hội đàm này. Anh đứng dậy từ biệt và đi thẳng ra cửa.

— Ông nên nghĩ tới những lời khuyên nhủ của tôi — Luật sư nói với theo — một cuộc du lịch chẳng hạn.

Bước xuống thang mà anh hăng lên xuống trong quãng thời gian chờ luật sư, Luận cảm thấy mình mệt nhọc trống rỗng trong ý nghĩa cuộc sống, trơ trọi trong sầu hận. Có lẽ lời luật sư nói đúng chăng? Một cuộc thay đổi không khí sẽ làm cho tinh thần bớt căng thẳng?

Không chủ định, Luận dǎo bước tới một phòng hướng dẫn du lịch. Người thư ký đã niềm nở đón anh nơi phòng tiếp khách, chung quanh trường treo la liệt những bức tranh đẹp của các đô thị lớn trên thế giới.

Người thư ký này đã tỏ ra sot sáng và hiếu nghè. Ông ta thao thao tả những phong cảnh đẹp bên Nhật: Phi trường Haneda to đẹp nhất thế giới, kinh đô Đông-Kinh với dân số hơn 8 triệu người, những Building cao 9, 10 tầng, các nàng Geishas duyên dáng trong bộ quốc phục muôn mẫu luôn luôn chiều chuộng khách ngoại quốc bên ấm nước chè thơm đậm,

suối nước nóng Sakê, ngọn núi Phú Sĩ quanh năm phủ đầy tuyết trắng với những cây anh đào nở đầy hoa mỗi độ Xuân về, những món ăn lạ lùng nhưng ngon miệng như món Susi — cơm nắm ăn với cá hoặc tôm sống mà người Nhật rất hâm mộ khi mời bạn...

Khi Luận ra về, trong túi anh đã đầy những chương trình du lịch Nhật Bản, Hồng Kông, Macao, Tân-gia-Ba. Anh cũng dự tính thời gian đi chơi chừng 3 tháng và dột nhiên anh thấy mình hăng hái yêu đời hơn trước.

Luận đến nhà Băng trao tấm séc lãnh tiền. Từng tập giấy bạc được ấn đầy vào chiếc cặp mới mua khi anh đi ngang qua hiệu Bazar. Giờ đây có thể thực hành theo ý muốn của anh được rồi.

Trở về nhà anh dải những tập giấy bạc ra bàn rồi yên lặng ngồi ngắm nghĩa. Nơi góc bàn chiếc ảnh của Liên được lồng trong khung kính cũng như đang ngạo nghễ nhìn theo. Luận trưởng như Liên đang nhìn mình mỉm cười và thì thầm bên tai anh: « Chính em đã dành cho anh cuộc đi chơi xa mà anh đang dự định đấy nhé! Những cô « nghệ sĩ » xinh đẹp, ngọn núi Phú-Sĩ lạnh lẽo, đời sống ô ạt của Đông-

kinh! Rồi cuộc lênh đênh trên biển cả bằng tàu thủy! ».

Thật đúng như vậy! Luật sư tiễn vào cuộc du lịch sắp tới này bằng số tiền bồi thường tai nạn, bằng cái chết của Liên. Những xấp tiền nằm tro trên trước mặt anh đây đã do tai nạn kinh khủng mà anh có.

Phải chăng nàng còn nói bên tai Luận nên anh đã nghe rõ mồn một giọng nói trong trẻo của nàng như tự chiếc ảnh phát xuất: « Đó là giá trị của máu. Mình có thể dành số tiền đó để nuôi sống bao trẻ mồ côi đang đau khổ trong các cô nhi viện không nhỉ? »

Luận cầm bức ảnh của vợ áp vào trái tim mình lầm bầm: « Anh sẽ nghe lời em. Anh không thể dùng đồng tiền này để đi du lịch được, dù ý anh chỉ muốn làm sao cho khuây khỏa nỗi buồn. Em thứ lỗi cho anh »

Rồi Luận thu gọn đồng giấy bạc lại cho vào cặp để mang đến tặng tất cả cho cô nhi viện. Trước khi đi anh đã vui vẻ đốt hết những tờ chương trình du lịch của hãng du lịch nọ, không hối tiếc.

Bạn Hoàng-Thắng xin cho biết địa-chi. Đa-tạ. N. V.

Con người, và tất cả những gì có tận số đáng giá là bao? ... Tài sản được 80 năm hay hơn nữa, thí dụ 100 năm. Nhưng đã có lúc không có tài, sẽ có lúc không còn tài. Trong vực mênh mông này tôi chiếm một khoảng thời gian rất hẹp. Tôi không là gì hết. Cái khoang nhỏ hẹp này không thể phân biệt với hư vô là nơi tôi sẽ phải đi đến.

BOSSUET



TÌM HIỂU SƠ-LƯỢC VỀ PHÂN-TỬ VÀ NGUYỄN-TỬ



BOYLE (1627 - 1691)
Khoa học gia người Anh phát minh ra thuyết nguyên tử nói rằng: « muôn vật đều là những phần cực nhỏ và những hợp chất tạo thành bởi sự định chất những vi thể nguyên tố ».

Ông Th. Moreux không cho rằng thuyết của Ông Boyle là mờ mè và cho rằng trên 4000 năm về trước, người Ai-Cập đã phát minh ra thuyết ấy rồi.

Ông nói: « Sao Moschus de Sidon, Démocrito d'Abdère hay bạn của ông là Leucippe đã dạy trước Epicure và Lucreté rằng: « tất cả mọi vật chất đều kết hợp bằng những bụi nhỏ không phân ly được, mà ngày nay các vật lý gia đã nói gọn lại là nguyên-tử ». (Pourquoi Moschus de Sidon, Démocrito d'Abdère ou son ami Leucippe, ont-ils enseigné, long-temps avant Epicure et Lucreté, que toute matière était formée de particules indivisibles, d'a-

tomes en un mot, qu'admettent aujourd'hui nos physiciens).

Bên Viễn-Đông ta cũng có thuyết tương tự: thiên hồn ngũ hành phân thời hóa dục, đổi thành vạn vật (trời có năm nguyên chất, tan nhỏ và hóa thành ra muôn vật).

Căn cứ vào những sử liệu khoa học trên, chúng ta thấy rằng: con người trong thời kỳ cổ đại cũng có nhiều ý niệm và khái niệm về phân tử và nguyên-

tử rồi. Còn trong thời đại chúng ta, các nhà bác học khoa học đã

nghiên cứu phân tử và nguyên-tử cách tinh vi hơn. Dần dần các lê huyền vi trong vật chất đổi với con người sẽ không có gì nữa. Từ cuộc nghiên cứu này đến cuộc nghiên cứu khác người ta đã gây ra không biết bao nhiêu là cuộc cách mạng vật chất bằng những bộ óc khoa học vĩ đại. Đến nỗi các năng lực tiềm tàng trong những nguyên tử vật chất cũng bị khám phá, để sau cùng cái vô cùng bí mật của vật chất phức tạp sẽ bị tiết lộ hoàn toàn.

NGUYỄN CÔNG-AN (Giáo-sư — Cầm-thơ)

PHÂN TỬ

Một giọt nước, một chất khí, một cục than... bắt cứ một chất nào cũng được cấu tạo bởi các lập-tử rất nhỏ mà người ta gọi là phân tử.

Như chúng ta đã biết, các phân-tử cấu-tạo thành một nguyên-chất thì phải có đủ tính-chất của nguyên-chất ấy, và phân tử này cách phân-tử kia bởi một khoảng không-gian cực nhỏ. Phân-tử của những chất khác nhau thì từ hình-thể đến trọng-lượng của chúng đều khác nhau. Nói một cách dễ hiểu hơn là những phân-tử của một hỗn-hợp đều khác nhau, mỗi cấu-tử có một thứ phân-tử riêng. Như chiều dài của một phân-tử dầu chỉ có một phần triệu ly ($1/1000000$) và của một phân-tử nước là 10×10^{-8} .

Vật-chất, bắt cứ ở thế nào; lỏng hay rắn nếu nhìn bằng mắt thường, chúng ta thấy rõ ràng là một khối đặc đinh liềng vào nhau. Nhưng dưới con mắt của các nhà bác-học khoa-học thì khối ấy là một khối gồm có những phần cực bé rời-rạc, giữa có những khoảng trống không đầy không-không. Như thế nghĩa là giữa những phân-tử có những lỗ hổng chiếm bởi một môi giới, trơ-thuyết gọi là ETE (éther).

Vậy các phân-tử của các chất chỉ liền sát nhau như những hạt cát liền sát nhau trong đồng cát

thôi và chúng ta nên biết rằng giữa những hạt cát ấy có ~~đã~~ không-không.

Người ta không thể quan-sát các phân-tử bằng một kính hiền vì thường mà phải cần dùng đến một kính hiền-vi điện-tử trong sự nghiên-cứu. Nhưng không ai dám phủ nhận sự hiện hữu của các phân-tử khi nhớ những phương-pháp khoa-học rất tinh-vi, người ta có thể đếm, do và cân chung một cách chính-xác mà những kết-quả bao giờ cũng rực-rỡ.

Nghiên-cứu về tính-chất những phân-tử của các chất, người ta nhận thấy trong chất rắn và lỏng các phân-tử hút nhau bằng một sức gọi là sức KẾT-HỢP, mà sức kết-hop của các chất lỏng ba giờ cũng yếu hơa của các chất rắn. Do đó sự phân chia các chất rắn có phần khó-khăn hơn (nhưng ta có thể phân gọt mực dễ-dàng bằng cách cho nó phân tán trong một lit nước. Còn muối phân chia một viên đá thành nhiều phần cực nhỏ chúng ta thấy khó-khăn hơn và cần phải có dụng-cụ). Những phân-tử của các chất khí thì trái lại, không liền sát, không hút lẫn nhau và chuyển động không theo một trật-tự nào. Chúng chuyển-tộng tự-do và chạm cả vào nhau.

Các nhà khoa-học còn đưa

một động thuyết, thuyết cho rằng các phân-tử các chất chuyển động luôn. Chúng ta hãy quan sát bằng một kiến-hiền-vi điện tử những hạt bụi cực nhỏ trong không-kí, trong nước: chúng chuyển động luân và động-thuyết được bảo-dám có giá-trị trong các giới khoa-học.

Thật vậy, những phân-tử của những chất rắn hay lỏng chuyển động rất nhanh và chỉ chuyển động chung quanh một vị-trí trung bình. Biên-dộ dao động và đường di-chuyển của những phân-tử chất rắn thi bao giờ cũng bé hơn biên độ dao-dộng và đường di-chuyển của những phân-tử chất lỏng và những chất khí.

Mặc dù phân-tử của các chất khí không liền sát nhau và hút nhau, nhưng người ta có thể làm cho chúng liền sát nhau và hút nhau được. Như chúng ta đã biết, chất khí là một chất có thể hành - trường mạnh, chịu néo được bởi một sức ép và thay đổi từ trạng-thái này sang trạng-thái khác. Do tính-chất trên, người ta có thể làm cho các phân-tử của các chất khí liền sát và hút nhau được.

Bằng cách nén một chất khí, trước tiên người ta đã làm cho các phân-tử gần nhau, kế đến hút được nhau để chất khí ấy thay đổi từ trạng-thái hơi sang trạng-thái lỏng, rồi cuối cùng khi sức kết hợp giữa các phân-tử già tảng, chất lỏng sẽ bước sang trạng-thái rắn.

Một cách nữa là làm hạ nhiệt độ một chất khi đề các phân-tử của chất khí ấy kém dần vận-tốc. Chất khí sẽ hóa lỏng khi các phân-tử liền sát nhau và cứ hạ nhiệt độ xuống mãi, đến một lúc chất lỏng sẽ đông-dặc mà thành rắn.

Những biến-dỗi có tính cách vật-lý trên đây (và bất cứ trong những trường-hợp khác) không làm cho các phân-tử thay đổi được bản-tính và nếu muốn cho các phân-tử hoàn-toàn biến-tính thi phải cần đến những phản-ứng hóa-vật. Phản-ứng hóa-vật sẽ tạo ra những phân-tử mới của những chất mới. Thi-dụ như sắt phản-ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra khí Hydro và Oxyt sắt trong thí-nghiệm điều-chế về hóa-học, các chất sinh ra do phản-ứng hóa-học này (Hydro và Oxyt sắt) sẽ có tính-chất mới khác hẳn với những chất ban đầu (hơi nước và sắt).

Bây giờ người ta đã tìm được độ hai trăm ngàn (200.000) loại phân-tử. Và nhờ sự khảo-cứu của các nhà khoa-học như Dalton (1766-1844) Avogadro (1778-1856) Ampère (1775-1836) Gay-Lussac (1778-1850) vân vân... các loại phân-tử trên lần-lượt đều có thể phân-tich được thành những phần nhỏ hơn nữa gọi là nguyên-tử.

Vậy phân-tử là do các nguyên-tử cấu-tạo thành. Các nguyên-tử này hoặc giống nhau hoặc khác nhau, cho nên người ta còn phân-biệt các chất ra làm hai chất

chinh : chất đơn và chất kép. Chất đơn là chất mà các nguyên-tử cấu-tạo thành phân-tử đều giống nhau. (Nghĩa là không thể dùng phương - pháp thông - thường mà phân-tich nó ra được nữa. Thi-dụ như Oxy (O) là một chất đơn, đem phân-tich nó ra thì nó vẫn là Oxy). Trái lại các nguyên-tử cấu-tạo thành phân-tử khác hẳn nhau thi chất ấy là chất kép. Thi-dụ như nước (H₂O) là một chất kép. Vì một phân tử nước (OH₂) gồm có hai nguyên-tử Hydro hay thủy-tố mà ký hiệu là H và một nguyên-tử Oxy hay toan-tố mà ký-hiệu là O. Phân-tử nước đã được biểu-thi rõ-ràng trong phương-trình hóa-học : O + H₂ = OH₂.

Các chất kép thi có rất nhiều trong các giới vật-chất. Như trong khoáng-vật - giới có đồng bạch.. Trong co-thể-giới có các chất sinh-tố, rượu, men... Các chất đơn thi cũng khá nhiều (so với các chất kép thi kém xa) như chì, vàng, bạc, đạm-khí v. v...

Về chất đơn hay yếu-tố đơn-chất, các nhà khoa-học đã tìm ra cả thảy 94 chất (có thể còn tìm được nữa) mà ba chất cuối cùng là uranium, neptunium và plutonium. Vậy chúng ta có thể tạm kết-luận rằng 94 đơn-chất kể trên là những vật-lệu để cấu-tạo thành những phân-tử vật-chất.

NGUYÊN-TỬ

Các từ-tường cho rằng phân-tử nhỏ nhất và không thể phân

chia ra được nữa ngày nay đã hoàn-toàn bị dồn-vỡ.

Thực thế, phân-tử còn có thể phân chia ra làm nhiều phần nhỏ hơn nữa mà người ta thường gọi là nguyên-tử. Vậy phân-tử được cấu-tạo bởi nhiều nguyên-tử.

Trong sự khảo-sát phân-tử nước ở phần trên (xin nhắc lại ý trên) đã cho ta một có chứng tỏ rằng phân-tử là gồm những nguyên-tử nhỏ hơn nó hợp lại thành. Thi-dụ như cần phải có hai nguyên-tử khinh-khí (Hydro-gène) hợp với một nguyên-tử dưỡng-khí (Oxygène) để thành một phân-tử nước theo phương-trình hóa-học : O + H₂ = OH₂

Nước (OH₂) là một chất kép, còn dưỡng-khí, khinh-khí là những nguyên-tố và tự-nhiên là chúng có một thứ nguyên-tử riêng. Nói cách dễ hiểu hơn là mỗi nguyên-tố có một thứ nguyên-tử riêng của nó, và nguyên-tử này là một bản-chất bất-di-bất-dịch không thể phân-đoạn được, nghĩa là nó được bảo-tồn nguyên-vẹn bất cứ ở trạng-thái nào (trạng-thái tự-de hay hóa-hợp).

Ông William - Bragg nói : « Nguyên-tử có thể ví như 25 mẫu-tự, ráp liền bằng nhiều cách khác nhau, thành cả vạn vật. Những vật này do vốn vẹn có 25 mẫu-tự mà thôi »: Nhiều nguyên-tử cũng có thể hợp lại do nhiều cách khác nhau, thành cả ~~muôn~~ vạn phân-tử, và những phân-tử này không ngoài 94 nguyên-tử đã biết.

Lời Ông William-Bragg là để
giảng-minh sự hiện-hữu của
nguyên-tử trong phân-tử.

Do các điều nhận-xét trên, chúng ta biết rằng nếu một nguyên-tử được tách riêng ra khỏi phân-tử chúa dụng nó thì từ hình-thức đến tính chất nó đều khác hẳn phân-tử mà nó thoát ra. Và khi xảy ra phản-ứng hóa-vật thì những nguyên-tử của phân-tử tự phân-lý để tạo thành những chất mới mà tính-chất của chúng khi có phản-ứng không bao giờ thay đổi, nghĩa là những nguyên-tử chỉ chuyền-dịch từ phân-tử này sang phân-tử kia mà thôi.

Nguyên-tử mặc dù rất nhô

nhưng không phải là không có hình-thù quan-sát được. Với một máy chụp ảnh tinh-xảo người ta có thể chụp được dấu xé-dịch của chúng. Như thế chúng ta phải thừa nhận sự hiện-hữu của những nguyên-tử trong phân-tử.

Sau khi đã quan-sát và chứng-minh rằng nguyên-tử có thật, chúng ta hãy quan-sát trong lòng của chúng.

Nếu dựa vào một giả-thuyết nữa quan-niệm nguyên-tử không thể phân-đoạn được (hay là nhỏ nhất) thì chúng ta phải công nhận rằng bên trong nó không còn gì nữa.

(Còn nữa)

♦ ƯỚC GI TỐI LÀM CON CHUỘT !

Một anh « râu quặp » phản-nàn với bạn :

- Chán quá anh ơi ! vợ tôi càng ngày càng hành hạ tôi dù thứ Hảm qua nó mối quắt cho tôi mấy cái chỗi lồng già !
- Người bạn bùi mồi .
- Trời ! Đàn ông gì mà sợ vợ, hèn nhát thế ! Hèn nhát như một con chuột vậy !
- Râu quặp ! giờ cả hai tay lén trời :
- Ô, tôi chỉ ước-ao được làm con chuột là sướng rồi !
- Sao vậy ? Sao lại thích làm con chuột ?
- Vì vợ tôi rất sợ ... chuột !

♦ ĐẾN THÀY CŨNG KHÔNG BIẾT ĐƯỢC !

Thầy giáo khảo bài Địa-đư một học trò nhỏ :

- Dân số Sài-gòn được bao nhiêu ?
- Thưa thầy con không biết — vì mỗi ngày xe ô tô vẫn thường có cán chết người,
- và mỗi giờ ở viện bảo sanh các bà mẹ vẫn tiếp tụt để con... thi làm sao biết đúng được dân số à ?



NON NUÓC MIỀN NAM

*
của THÁI VĂN KIỀM

(Tiếp theo P. T. số 3)

ĐỒNG Nai là miền Đồng Nai; Gia Định, còn Hai Huyện là Phong Đăng và Phong Lộc, hợp thành huyện Lê Thủy ngày nay.

Rồi ta tới Hả Cờ hay Hả Kỳ, một vùng tràm chàm hoang vắng, mang tên này từ khỉ tướng Nguyễn Văn Trương cuốn cờ đột kích quân Tây Sơn.

Tiếp tới truong nhà Hồ tức là Hồ Xá (xã họ Hồ ngày xưa di cư đến đây) nổi dồn vì xưa kia quân cướp lẩn lút nơi đó đón đường cướp bóc hành khách. Vì thế đã có câu ca dao:

Thương em anh cũng muốn vồ Sợ truong nhà Hồ, ngại phả Tam Giang.

Do đó nàng mới gửi lại mấy lời dưới đây để mong chàng yên dạ:

Phá Tam Giang ngày rày đã lặng,
Truong nhà Hồ nội-tán đẹp yên.

Xuống quá phía Nam một chút nữa là con sông Bến Hải, một giòng nước âm thầm với chính tên Hiền Giang sau thành Bến Hải, đột nhiên được cả thế giới biết đến từ ngày ký kết hiệp định Genève.

Chúng ta đã tới Đồng Hà, có nghĩa là con sông ở đồng bằng tự Lào chảy qua Cam Lộ nước ngọt, biển danh của Ca lo hay Kha lu, một bộ lạc miền sơn cước.

Quảng Trị đã xuất hiện phía xa. Đó là châu O xưa kia của nước Chàm biến thành Châu Thuận năm 1306 và sáp nhập vào trấn Thuận-Hòa năm 1471.

Đường ta đi bị con sông Ô lâu
hay Vô Lao chắn ngang, sông
này là di-tích âm thanh độc nhất
của châu Ô ngày xưa. Chính đây
là nơi ta còn tìm thấy « Cây Đa
Bến Cò », một bến đò nổi tiếng
vì đã chứng kiến thiên bi tình
sử giữa cõi lái đò và chàng học
sinh phương Bắc :

Trăm năm trót lở hẹn hò,
Cây đa bến cõi, con đò khác đưa.
Cây đa bến cõi còn lưu,
Con đò đã thắc năm xưa té rồi !
Thiên tình sử bi đát ấy đã
được thi sĩ Nguyễn-Bình nhắc lại
trong một bài thơ đáng được
hưu truyền :

CỎ GÁI ĐÒ

Xuân đã đem mong nhớ trở về,
Lòng cõi lái ở bến sông kia.
Cỏ hồi tưởng lại ba xuân trước,
Trên bến cùng ai đã nặng thề.

Nhung rời người khách tình
xuân ấy,
Đi biệt không về với bến sông.
Đã mấy lần xuân trót chảy mãi,
Mấy lần cõi lái mòn mỏi trông.

Xuân này đến nứa đã ba xuân,
Đêm lửa tình duyên tắt nguội
dần.
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi,
Cõi dành lỗi ước với tình quân.

Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ giòng
trong,
Cõi lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cõi em từ đạo ấy,
Đè buồn cho những khách sang
sông !

Tuy nhiên, dù vắng bóng cõi
lái đò xưa, khách bộ hành vẫn
chịu khó chờ đợi và tấp nập
qua về như độn :

Cây đa cũ bến đò xưa,
Bộ hành có nghĩa sớm trưa
cũng chờ.

THỦA-THIÊN, QUẢNG-NAM

Sau một quãng đường không
có gì đặc sắc nữa, ta đã bước
chân vào tỉnh Thủa-Thiên (thứa
của Trời), tên tỉnh do Minh-Mạng
đặt năm 1831. Nhà Tần, năm 214
trước Thiên-Chúa, đã thiết lập
ở đó một quận gọi là Tượng
quận (quận voi), sau đổi thành
Nhật nam (Jénan) để chỉ rằng
nếu cảm nhận khuê nơi đó thì
bóng nó sẽ ngả về phương nam.
Quận ấy phân làm năm châu :
phía nam ; Tượng Lâm (Trà
Kiệu), phía bắc : Châu Ngô (Đông
Hà), Lư Dung (Hồ Xá), Tị Cảnh
(Quảng-Bình) ; trung trọng ; Tâng
quyền (Huế). Năm 1469, vua Lê
Thánh-Ôn thiết lập Thủa-Thiên
Thuận-Hóa ; đến 1802 vua Gia-
Long đổi thành tỉnh Quảng-Đức.
Trong cõi thư viết vào thế kỷ thứ
XVII, người Tây Phương gọi
kinh thành Thuận-Hóa là Senoa,
Sinoa, Sinua, Singoa.

Huế, kinh thành thần bí, thủ
phủ đất Tây Quyền trước, với
kinh thành cũ là Khu Túc (Kiu
Sou) hiện nay còn tìm thấy dấu
vết tại Nguyệt Biều. Tên thành
phố Huế là do tên tỉnh Thuận-
Hóa rút tát thành Hóa, rồi biến
thành Huế.

Chốn thần kinh là trung tâm
văn-hóa, nổi tiếng về phong
cảnh, thành quách, lăng tẩm và
trên con sông Hương mơ mộng,
những điệu hát quyến rũ lại
vọng lên những đèn trăng thanh
gió mát :

ĐÊM TRĂNG TRÊN GIỒNG SÔNG HƯƠNG

Một đêm mờ lạnh ánh gương
phai,
Suối giải sông Hương nước thở
dài.
Xao xạc sóng buồn khua bää
sących.

Trăng tĩnh giấc mơ lười biếng
dày,
Động lòng lè tiễn giọt sương sa.

Lai láng niềm trăng tuồng dạ
nước,
Ngập tràn sông trăng gợn báng
khuâng.

Hương trăng quấn quít hơi
sương uất,
Ngán dội lời tình điệu hát xuân.

(THÚC - TỀ)

Khỏi đầm Lăng Cò (mả của Cõi)
chúng ta tới Đèo Hải Vân (mây
biển). Một con đường quanh co
đưa lên đến Hải-Vân-Quan, một



Bập bênh bên man chiếc thuyền
ai.

Mây xám xây thành trên núi
bae,
Nhạc mềm lờ lững giữa sông
ém.
Trăng mơ màng lấp lấp gắt,
Éo lả nằm trên ngọn trúc mềm.

Dịp cầu Bạch Hổ mấy bóng ma,
Biển mất vì nghe dục tiếng gá.

đồn lũy được trùng-tu năm 1826
trên triền Hoành-Sơn. Các nhà
cõi-học ức đoán rằng ngày xưa
nơi này Mă-Viện đã trồng nhiều
trại đồng để phân định biên giới
đế-quốc nhà Hán hồi thế kỷ thứ
nhất. Có người thêm rằng ở đây
rêu đã phủ lối đi của Huyền-Trân
Công-chúa từ mùa thu năm 1306:

Chiều chiều gió thổi Hải-Vân,
Chim kêu ghênh đá gầm thán
em buồn.

BÌ QUẢ NAM Ô (Miền Nam Châu Ô), chúng ta lần đến thành phố Đà - Nẵng. Đà Nẵng gốc tiếng Chàm : Đà là sông nước, Nẵng là già, như vậy Đà-Nẵng có nghĩa là con sông già. Hai chữ ấy, người Trung-Hoa gốc Hải-Nam đọc là Tounan, và cũng có thể Tounan phát sinh Tourane. Trên bản đồ của Cố Alexandre de Rhodes xuất bản năm 1653, ta thấy ghi Chean hay Turon thay vì Tourane.

Thành phố Tourane xây dựng ngay trên cửa sông Hán (cửa Hán). Dân địa phương có tên là Kẻ Hán hoặc Kean, ghi theo Cố Alexandre de Rhodes đã đặt chân nơi này tháng giêng năm 1625. Tuy nhiên, từ năm 1618, Tourane đã được linh-mục Cristoffore Borri gọi là Touron, và các vị kế tiếp gọi là Turon hay Turan. Thực ra tên Tourane bắt nguồn ở tên một làng hiện còn tồn tại là Thạc Gán (碩澗) mà viết nhầm là Tu-Gián (須澗) vì hai chữ Thạc và Tu hơi giống nhau. Vì vậy mà Tu Gián đã phát sinh danh xưng Tourane.

Có người lại cho rằng Tourane do chữ Chân Ranh, tức Châu ở ranh giới nước ta và Chiêm-thành ngày xưa. Cũng có người cho rằng Tourane do chữ cửa Hán mà ra.

Dù sao chăng nữa, dân chúng Đà-Nẵng ngày nay một mặt bảo tồn cổ tích trong một bảo tàng viện nghệ thuật Chiêm thành, một mặt lò trùng tu kiến thiết

xứ sở, hầu tạo nên một hải cảng xứng đáng với miền trung nước Việt :

*Đứng bên Hàng ngó qua Hà
thanh xanh như tàu lá,
Đứng bên Hà thanh ngó qua
Hàng phô xá nghênh ngang.
Kè từ ngày ta lấy lại đất Hàng,
Mở mang hải cảng đắp đàng
Bồng-Miêu.
Dặn lòng em bậu dừng xiêu.
Ở mà nuôi thầy với mẹ chờ
hiện yêu di lấy chồng t*

Những ngọn núi cầm thạch phía nam thành phố Đà-Nẵng, thường gọi là Ngũ hành son đột khởi giữa những lớp đồi khô khan. Đó là những vách đá vôi thuộc về đệ nhất kỷ (1ère primaire), toàn đá trắng, đồi khi nhuộm màu xám hay hồng, và gồm năm ngọn : Kim son, Mộc son, Hỏa son, Thủ son và Thủy son, là ngọn được thăm viếng nhiều nhất vì trong có nhiều động xây cất thành đền thờ Phật và xua kia dân Chàm dùng để thờ các vị thần Bà La Môn.

Ta đã đến Faifo tức Hộ-An một giang cảng sản-xuất tơ lụa, quế và tơ yến. Faifo xưa là Đại Chiêm Hải Khâu trên cửa sông Hoài (nay là sông Thu-Bồn). Thành phố ấy ngày xưa mang tên Hoài-Phố, viết sang chữ La mã biến thành Haifo (theo bản đồ 1653 của Alexandre de Rhodes), sau thành Faicfo (theo bản đồ in năm 1886 của P. Du Val) và cuối cùng là Faifo.

Thương khẩu này xưa rất phồn thịnh nhờ sự giao dịch với các tàu bè Trung-Hoa, Nhật-Bản, Bồ-dào-Nha, Hòa-Lan, Pháp và Anh cập bến. Họ đề lại đầy những chi diêm buôn bán các thứ hương liệu Á-Đông và hàng hóa Tây-Phương.

Faifo là thủ phủ tỉnh Quảng-Nam, tức tỉnh Amaravati xưa của người Chàm. Sù chép : đất Chiêm Động và Cố Lủy đã được sáp nhập vào nước ta từ năm 1402. Các di-tích của dân tộc xưa còn lại khắp nơi : Trà Kiệu hay Sinhapura (hành Sư tử) từng là kinh-đô của nước Lâm-Ap (Lin-Y), một nước xuất hiện trong sử sách vào năm 192. Xa hơn về phía nội địa, là thung lũng Mì-sơn, còn dấu tích 68 đền đài cung điện của các vua xưa (Vallée des rois). Sau hết là Đồng-Dương hay Indrapura, một tu-viện Phật giáo Đại Thừa, từ triều đại thứ 6 của nước Chàm tới khi tỉnh Amaravati bị vua Lê-Đại-Hành chinh phục năm 982.

Chúng ta rời bỏ Quảng-Nam để đi thăm Trà-Bồng, Sơn-trà, Trà-khúc, Trà-Mi, v.v... toàn tên giọng Chàm vì tiếng Trà do chữ Phạn Jaya, một giọng họ nhà vua Chàm trong bốn họ chính thống : Ôn, Ma, Trà, Ché.

Quảng Ngãi, Bình-Định Qui-Nhơn, Phú-Yên

Tỉnh Quảng-Nghĩa là một thành phố nhỏ trên hữu ngạn sông Trà-khúc. Từ 1402, đến 1407,

nhà Hồ thiết lập những đồn gọi là Châu-Tư và Châu-Nghiĩa, sau đến đời Lê đổi thành Huệ-Anh. Năm 1471, nhà Lê lập phủ Tư Nghĩa, phân thành ba huyện (Bình Sơn, Mộ Hoa (Đức), Nghĩa Giang (Hành) đổi thành Quảng-Nghĩa năm 1602, thành Hòa-Nghĩa dưới triều Tùy sơn, và sang năm 1803 thành doanh Quảng-Nghĩa. Vua Tự-Đức lập phủ Bình Sơn và vua Thiệu-Trị lập phủ Tư Nghĩa (1835). Doanh sau đổi ra Trấn năm 1808 và thành tỉnh năm 1831.

Người ta còn tìm thấy nhiều vết tích Chàm ở Châu-sa (Cát-dô) Cố lủy (thành xưa) núi Thiên-ẩn và núi Thiên-bút. Toàn tỉnh Quảng-Nghĩa sản xuất đường phèn, đường phổi, đường bông và mạch nha hảo hạng ở Thị-phố (Mộ-Đức).

Bây giờ, ta chuẩn bị vào một tỉnh lớn : tỉnh Bình-Định. Tỉnh này còn giữ vết tích cố đô Chiêm-thành là Châ-Bán hay Đô-Bán cũng có tên là Vijaya (Phật-thê hay Tân-Châu), được xây dựng từ năm 1000 và đến 1471 thì bị vua Lê thánh Tôn, nguyên súy Tao Đàn-nhị thập bát tú, chiếm cứ.

Tỉnh Bình-Định có tiếng giàu có, dân cư đông đúc lại thích võ nghệ (Trai-An-thái, gái-An-yinh) cho nên lâm cõi gái Huế thích lấy chồng Bình-Định:

*Gió đưa mươi tám lá xoài,
Lấy chồng Bình-Định cho dài
đường đi !*

Nơi này xưa kia Nguyễn-Nhạc đóng đô (1771) và cũng là nơi Võ-Tánh tự thiêu thân trên lầu bát giác (1801), không chịu hàng nhà Tây-Sơn. Lang Võ Tánh ở Tây Nam Tháp Đèo và hùng khí của vị tướng này còn phảng phát trong ca dao :

*Ngó lên hòn tháp Cảnh Tiên,
Cảm thương quan hậu thủ
thiêng ba năm !*

Sự tuẫn tiết của Võ-Tánh và Ngô-tùng-Châu đã là đề mục cho *Đặng-dúc Siêu* (? — 1810) làm bài tế các chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc thống nhất giang sơn :

— Sứa áo mao lạy về Bắc Khuyết, ngọn quang minh hun mát tẩm trung can (Võ-Tánh).

— Chỉ non Tây từ giã cõ thành, chén tân khò nhấp ngon mùi chính khí (Ngô-tùng-Châu).

Qui Nhơn nằm phía Bắc vịnh Thị-Nại (Chợ ruộng muối), ngày xưa là một hải cảng Chàm, tên Cri Vini, chuyển sang tiếng Hoa Việt thành Thị-Lợi Bì Nại (Che li pi nai) năm 1069, Pi ni (Thị Nại) năm 1303. Người Trung Hoa cũng gọi là Cho Pi Nai vào khoảng đầu thế kỷ thứ XVI.

Bây giờ ta leo lên đèo Cù Mông (cao 245m) xưa kia có đồn canh duyên hải với những súng thần công và những chú linh bâng khuâng vì tình nhà nợ nước:

*Tiếng ai trên núi véo von ?
Phải chăng chú lính trên hòn
Cù Mông ?*

*Xa xa em đứng em trông,
Thấy đoàn lính mộ hỏi chòng
em đâu ?
Mỗi khi chiều về, từ trên đèo
cao, chú lính Cù-Mông nhìn về
phía bắc thấy xa xăm hình ảnh
của bốn tỉnh quê nhà mà nhớ
lại rằng :*

*Quảng Nam hay cãi,
Quảng Ngãi hay co,
Bình Định hay lo,
Thừa Thiên nich hết !*

Và bây giờ ta đã tới tỉnh Phú Yên. Năm 1578, quân đội Việt Nam vượt đèo Cù Mông, đánh bại quân Chàm trong thung lũng sông Đà Rằng, lập nên phủ Phú Yên. Phủ này sau phân thành hai huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa. Khu vực này được lập thành doanh năm 1803, trấn năm 1808, tỉnh năm 1831, đạo năm 1865 và thuộc về tỉnh Bình Định, sau trở lại thành tỉnh năm 1876. Trong bản đồ của Ptolémée, một sú-địa-gia lừng danh của Hy-lạp hồi thế kỷ thứ 2, sông Đarang mang tên là Dorias.

Ta tiếp tục cuộc hành trình xuống Phượng Nam. Từ Đèo Cả, bắt đầu rằng núi Kauthara sừng sững trước mặt, với mỏm Varella (sau đổi thành Vạn Giã) rồi ta bước đến bãi biển Đại Lãnh mỹ lệ trước khi đến Tu Bông (Tu hoa) có ngọn gió Tây mang hương trầm về miền đồng nội :

*Mưa Đồng Cỏ
Gió Tu Bông.*

Tụ đây, ta đã trông thấy ở nơi

chân trời hòn núi Vọng Phu cao 2051 thước, và ta nhớ lại sự tích bi ai của người chinh phụ, bồng con mòn mỏi đợi chồng, lâu ngày hóa đá ! Dan địa phượng quả quyết với tôi rằng đứa con ngày một lớn lên nhưng có lẽ đó là vì hòn đá mẹ ngày một lụn dần dưới sự tàn phá của thời gian !

Nha-Trang, Phan-Rang Phan.Thiết

Sau một chuỗi đèo quanh co, đội những tên kỳ lạ (Rô-tượng, Rù Rỷ) chúng ta đã tới Nha-trang, một địa danh bí hiểm. Theo nhà cổ học Antoine Cabaton thì Nha-trang có lẽ là biến dạng của chữ Phạn : Yatakraman (thứ tự, kế tiếp) thành ra chữ Cham Ja di Krom (Ja : nước, sông ; di : thuộc về ; Krom : tre) nghĩa là Trúc giang hay Sông tre. Theo tôi thì Na Thran có lẽ do sự thu gọn hai danh từ chiêm Nagara (xứ) và Kauthara (tên vùng Khánh hòa).

Cách Nha-trang 5 cây số, các nhà cổ học đã tìm ra hòn đầu thế kỷ này mót tấm bia nổi danh, gọi là bia Võ Cảnh. Đó là tấm bia ghi chữ phạn cổ nhất tìm thấy ở Đông-Dương (thế kỷ thứ III), Phía bắc thành phố,

trên một ngọn đồi là những tháp Bà Poh Nagar (Poh : chúa, Naga-ra : xứ) xây dựng từ thế kỷ thứ VII. Ở chân đồi, có làng Xóm Bóng, nơi xưa kia sinh sống những người ái nam ái nữ. Mỗi khi hội hè đình đám thì họ ra nhảy múa những điệu nguy hiểm theo nhạc chầu văn rất là buồn bã.

Từ giã Nha-trang, chúng ta đi về thành Diên Khánh rồi đến Suối Dầu, hai bên bờ suối mọc nhiều cây dầu rái cao lớn (diptérocarpus), qua một vùng rừng rú rất lợi cho việc săn bắn, chúng ta đến Ba Ngòi nơi có ba ngòi sông chảy ra vịnh Cam Ranh hoặc Cam Linh hoặc Cam-Lâm, một hải cảng thiên nhiên có giá trị quốc tế, đã là nơi tạm trú của hạm đội Nga Hoàng đi tiếp ống Lữ Thuận năm 1905.

Cũng chính nơi này, ba nhà chí sĩ Phan Chu-Trinh, Huỳnh-Thúc-Khang và Trần-quy-Cáp có xuống xem binh thuyền của Nga với ý định sang Nhật bản :

*Bình Định danh sơn phú,
Cam-Ranh ngoại quốc thuyền.
(Bình Định cùng làm phú
Cam Ranh muốn vượt thuyền).*

HUỲNH-THÚC-KHÁNG

(Còn nữa)

* Của là minden sự của chúng.
Sinh không, thác lại tay không có gì.
Ở cho phải có nhân nghĩa.
Thơm danh và lại làm bia miệng người.

NGUYỄN-TRÃI



NHÀ VĂN HỒ BIỂU CHÁNH

của PHONG-CẨM

Ô Tiên Sinh, chính tên Hồ Văn Trung, hiệu là Biểu Chánh, sinh ngày 1-10-1885 tại Bình Thành (Gò Công) theo học chữ Hán từ năm 7 tuổi đến năm 16 tuổi thì qua sang học Quốc ngữ và chữ Pháp. 20 tuổi đỗ bảng Thành Chung (1905). Qua năm sau thi đậu thư ký Sở Úy Nam Kỳ. Duyễn bồ vào làm việc tại dinh Hiệp lý (Bureau du Gouvernement).

Trong khoảng 10 năm (1910—1920), Cụ được dời đi làm việc ở nhiều lĩnh miện nam như: Bạc Liêu, Cà Mau, Long Xuyên Gia Định... Sau về làm tại phòng Thống Đốc Nam Kỳ. Đó là gai doạ đòn trong cuộc đời văn nghệ của Cụ. Cụ cho ra đời tập thơ đầu tay: *Ư Tinh Lực* (1911) tiếp theo 5 tác phẩm nữa vừa thơ, vừa tiểu thuyết. Thời này Cụ có công sáng lập 3 tờ báo: *Đại Việt Tạp chí*, *Tribune Indigène*, và tờ *Quốc Dân Diễn Đàn*, đồng thời Cụ lại cộng tác xây dựng nhiều tờ báo khác như: *Trung Nhật báo*, *Đồng Phấp Thời báo*...

Giai đoạn II (1921—1941) 35 tuổi thi đậu Tri Huyện (thử khoa) và được bồ đi nhiều quận như: Cần Long, Ô Môn, Phụng Hiệp... 1935 được thăng Đốc phủ sứ. Thời kỳ này cụ sáng tác được 44 cuốn. Sau khi cho xuất bản cuốn « Cử Kinh » (cuốn thứ 44) nghỉ viết trong 3 năm để lo lập tờ « Nam Kỳ Tuần báo ».

Giai đoạn III (1943—1945). Cụ Hồ Biểu Chánh về hưu năm 52 tuổi, thời kỳ này cụ sáng tác mạnh nhất (48 cuốn) và gồm đủ các loại tiểu thuyết, tùy bút, phê bình, ký ức, khảo cứu, lịch sử, tuồng hát... Đặc biệt là tập « Ngập Ngừng » cuốn truyện ngắn cụ ưng ý nhất.

Giai đoạn IV (1945—1958). Thời này vì sức yếu, cụ nghỉ viết hẳn trong 8 năm. Từ đầu năm 1953. Cụ mới tiếp tục sáng tác và sáng tác vẫn lành chóng đều tay như cũ. Trong 6 năm cụ viết xong 22 cuốn, trong số đó phải kể đến những cuốn tiểu thuyết thật đầy như: *Những đê mê nghe thấy* (1115 trang), *Nặng bần án oán* (1026 trang), *Trong đám cỏ hoang* (931 trang) và *Trọng nghĩa vẹn tình* (794 trang).

Cụ hưởng thọ 74.

TRẦN QUỐC BẢO

ĐỊA-VỊ HỒ BIỂU-CHÁNH TRÊN VĂN-DÂN VIỆT-NAM

HÀ văn Hồ - Biểu - Chánh đã qua đời. Ông là một nhà viết tiểu thuyết có tài có tiếng ở Việt - Nam. Tên thật của ông là Hồ Văn Trung, Biểu - Chánh chỉ là bút hiệu, trước kia ông làm Tri phủ được dời đi nhiều nơi ở miền Nam. Ngoài bỗn phận làm công chức, ông dùng thời giờ để đọc sách viết văn, ông viết rất nhiều, kể đến nay tác phẩm của ông trên 30 quyển toàn là tiểu thuyết, nổi tiếng nhất là những quyển: « Nợ cờ gió đưa », « Cha con nghĩa nặng », « Cây đắng mùi đời », « Nặng gánh cang thường », « Tình mộng », « Khúc thầm », « Ai làm được ? » v.v.

Phê bình Hồ Biểu - Chánh, Thiếu-Sơn cho rằng: Ông là một tiểu thuyết gia đứng đầu (Phê bình và Cảo luận), Vũ Ngọc-Phua cũng đã liệt ông vào các nhà văn hiện đại, đồng thời với các nhà văn Trần Trọng-Kim, Phan-Khôi, Đào Duy-Anh và nhận xét rằng: tiểu thuyết ông là những tiểu thuyết có tính chất bình dân, bình dân cả từ những nhân vật ông chọn đến những lời văn ông viết nữa. (Nhà văn hiện đại quyền II).

Trước đây và hiện nay không ai chối cãi Hồ Biểu-Chánh đã có một địa vị vững vàng cao quý trên văn đàn Việt Nam, như là tình trạng hiện nay tiểu thuyết lẳng lặng, khiêm dâm hạ cấp tràn ngập khắp nơi làm xáo trộn cả luân thường đạo lý tốt đẹp của dân ta thì tiểu thuyết của ông càng đáng được coi là những bông hoa quý.

Cách đây 30 năm, giữa lúc văn học Việt Nam còn trong buổi giao thời, ở miền Bắc trong tờ « Nam Phong tạp chí » thỉnh thoảng có đăng một vài truyện ngắn của Nguyễn Bá-Học. (Câu chuyện gia đình. Có gan làm giàu, Một tối tàn hôn. Chuyện ông Lý-Châm) và l'hạm Duy-Tổn (Sóng chổi mực bay, Con người Sở Khanh) thuộc về văn thể tiểu thuyết. Ở miền Nam văn thể tiểu thuyết cũng dần dần được phát triển, song được chú ý hơn hết là những tiểu thuyết dài của Hồ Biểu-Chánh đăng trong tờ « Phu Nữ Tân Văn » (Cha con nghĩa nồng, Khóc thăm, Vì nghĩa vì tình, Con nhà giàu).

Bản về văn thể tiểu thuyết của Hồ Biểu-Chánh nhiều nhà phê bình cho rằng: văn ông không trang nhã lưu lè hay bay bướm mơ mộng như văn của nhiều nhà tiểu thuyết khác, ông cũng không chuyên tả tinh một cách dài giòng hay tĩ mĩ mà bằng những nét bút đơn sơ, bình dị, ngôn ngữ của người đời ra sao ông lập y lại như vậy, không trau chuốt thêm thắt cho có vẻ văn hoa bóng bẩy. Nhưng không phải vì thế mà tiểu thuyết của ông kém phần sức tích linh động. Phần nhiều các nhà văn đọc ông đều công nhận tiểu thuyết của ông đầy động tác, tinh tiết éo le, nhiều sự kiện nối tiếp dồn dập tạo cho toàn bộ cốt truyện một không khí hấp dẫn, đã đọc vài trang đầu của « Cha con nghĩa nồng », « Ngọn cỏ gió đưa » ta bị

LỜI CUỐN ĐỌC TRỌN QUYỀN. Cái sở đặc của ông còn biểu hiện qua cách bố cục khéo léo, phần diễn tả tâm lý nhân vật không rườm rà khúc chiết khén ai đọc cũng hiểu và cung dễ cảm, phần nhiều ông ca ngợi sự trung trinh tiết liệt câu chuyện đều đầy đủ bi hoan ly hiệp thiện ác đào dầu. Có điều ai cũng công nhận tiểu thuyết của ông rất gần cuộc đời, đời khi cuộc đời làm sao ông tả làm vậy, phần đông nhân vật được chọn lựa là hạng trung lưu, cường hào, địa chủ, bần cố nông, thợ thuyền. Chính cái tiêu thể giới này ông có sống, gần gũi họ hơn, cũng như ông gần gũi các giới hạn các nhà văn tiêu tư sản khác.

Ông tỏ ra là một nhà văn giàu kinh nghiệm và cũng giàu lòng thương người, thêm phần nhận xét tinh tế, ông cũng không tra mơ mộng, tiểu thuyết của ông không hề có mộng với thực đi đôi, Ông tả cảnh nghèo rất đơn giản thành thật không thi vị hóa nên người đọc thường khi thấy mình nghèo như người trong truyện.

LỜI VIẾT TIỂU - THUYẾT CỦA HỒ BIỂU CHÁNH

Hầu hết tiểu thuyết của ông lấy đạo đức làm khuôn mẫu lấy luân lý làm nền tảng, trong lúc làn sóng văn minh vật chất của Tây phương ồ ạt tràn vào Việt Nam phá vỡ hàng rào luân lý tốt đẹp của dân tộc thì ông là

nha văn có công trong việc bảo vệ nền luân lý ấy chống mọi xa hoa cảm dỗ của vật dục, ông được quốc dân coi là một nhà văn chân chính hay là một nhà văn biết trọng ngòi bút dám hoài niệm một xã hội công bình, nhân đạo.

Chỉ vì ông biết chọn con đường đề di. Thật thế, không như Phú-Đức chuyên viết chuyện đâm chém bắn súng, lái xe hơi chạy vùn vụt, không như Lê - Hoằng-Muru chuyên để ra những chuyện diêm tinh đâm đảng dầu độc người xem, Hồ Biểu-Chánh quay về với đám bình dân lam lũ, bài xích nạn cường hào ác bá con đẻ của bọn thực dân, phong kiến, ông đã trung thành với lề lối đó và ông đã thành công.

Thiếu-Sơn luận về lề lối viết tiểu thuyết của Hồ Biểu-Chánh như thế này: « Ông nhìn thấy lối « viết tiểu thuyết của ta trấn bù » quá, chán ngán quá ông phải « cải lương » đi. Song cải lương « mà không dựa vào cái sở hiếu » của công chúng cũng không « được ».

« Nếu cái sở hiếu đó bác tạp « quá, mâu thuẫn quá thì phải cản « cù » ở chỗ thích trung. Chuyên « hẳn » về mặt tâm lý như Paul Bourget sợ ít người hiếu, « chuyên hẳn » về lối tả chân như Honoré de Balzac sợ ít người « ra, lý tưởng như Georges Sand « sợ không hợp với thời đại « khoa học, phiêu lưu như Daniel Foé sợ sống tiếp với thời đại « hoang đường. »

« Nên chí ông muốn ở một nhà « viết tiểu thuyết về phái chiết » trung như Hector Malo, Jules Claretie mà công trình văn « nghiệp thường hay pha trộn « nhiều lối, điều hòa châm chước « cho hợp với cái sở hiếu của « phần đông độc giả. v.v. » (Phê bình và Cảo luận).

Khi đã biết tiêu chuẩn về lề lối viết tiểu thuyết của Hồ Biểu-Chánh, chúng ta không lấy làm lạ về sự thành công của ông trong việc chinh phục độc giả. Nghêm-Toản đã khen ngợi ông sau khi điền qua các tác phẩm: « Hồ Biểu-Chánh được địa vị cao « trong làng tiểu thuyết vì ông đã « quyến rũ nổi người đọc, họ ham « theo dõi các việc ông kể xảy ra « dồn dập: chính động tác đã gây « hưng thú và gợi tính hiếu kỳ « của kẻ đọc ông » (Việt Nam văn học sử trình yếu).

Năng lực sáng tác của Hồ Biểu-Chánh lại rất dồi dào, hồi thời tiền chiến, ông đã hoàn thành trên 30 tác phẩm (do nhà xuất bản Đức-Lưu-Phương ấn hành) đến thời hậu chiến tác phẩm của ông lần lượt được tái bản, đồng thời ông cũng sáng tác nhiều tác phẩm mới đăng liên tiếp trên các nhật báo « Thành Chung », « Tin Điện », « Dân Nguyên », những truyện viết sau này tuy sút kém những truyện trước rất nhiều, nhưng chứng tỏ tinh thần tận tụy phục vụ văn nghệ của ông luôn luôn đều đặn và cao độ.

VÀI NHẬN XÉT VỀ TIÊU - THUYẾT CỦA HỒ BIỀU - CHÁNH

Sau lại toàn bộ tác phẩm chúng tôi thấy Hồ Biểu-Chánh chịu ảnh hưởng rất nhiều của Victor Hugo và Hector Malo. Thật vậy, đọc xong « Ngọn cỏ gió đưa » ta thấy ngay H. B. C. « Việt Nam hóa » truyện *Les Misérables* của Victor Hugo, Lê van Đô trong N.C G.D. và hiện thân của Jean Valjean trong « Les Misérables » đồng thời những « Chúa tàu Kim Qui », « Cha con nghĩa nồng », « Chút phận linh đinh » đã thoát thai từ « Sans Famille », « En Famille » của Hector Malo vậy.

Có một lúc dư luận văn nghệ cho rằng tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh là tác phẩm phóng túng không phải trước tác, theo chúng tôi nghĩ điều ấy không mấy quan hệ, cái quan hệ chính là chỗ : vay mượn cái vốn của người khác để phóng tác mà tác phẩm của mình có được lành mạnh xây dựng hay không thôi.» Chúng tôi không bênh vực cái vay mượn cốt truyện của người khác làm cốt truyện mình, chúng tôi cũng không bài kích việc phóng tác miễn là việc phóng tác ấy phải có nghệ thuật đúng qua lạm dụng hay trắng trợn.

Về đường lý tưởng tôi nhận thức tiểu thuyết của họ Hồ tiềm tàng một lý-tưởng. Như trên đã nói nhà văn Hồ Biểu Chánh hoài niệm một xã hội

công bình nhơn đạo, nhà văn H. B. C cảm thấy một phần nào những cảnh đen tối dưới chế độ thực dân phong kiến tàn ác. Sống dưới chế độ thực dân hằng ngày ăn cơm của « chánh phủ bảo hộ » (trước làm thơ ký sau lên Phủ) H. B. C. có cái tâm lý kẽ cũng là tiến bộ (ông là nhà văn độc lập).

Nhưng, có một điều khiến chúng tôi không thỏa mãn ở tiểu thuyết của Hồ Biểu-Chánh là ở điểm lệch lạc thực tế và hướng về mọi sự rủi may.

Lệch lạc thực tế: Sống dưới chế độ thực dân phong kiến người Việt-Nam bị giam hãm trong cảnh u ám gần như thú vật, đời khổ đã đành, dân ta còn bị áp bức bóc lột không sao tả xiết. Nạn cường hào địa chủ hoành hành ác chế dân đen diễn ra ở nhiều nơi, dân quê hay người thành thị đều bị ngược đãi tàn tệ. Họ không ngớt tranh đấu chống lại mọi áp bức bất công. Thế mà trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh ta thấy gì ? Cũng có nhiều sự kiện đen tối, cũng có những cảnh ác hiếp đau khổ, cũng có nạn cường hào ác bá đoạt vợ người, chiếm đất người. Nhưng tất cả được ông giải quyết theo sự phục tùng an phận theo luật thường phạt : « thiện ác đào đầu » chỉ vì ông quan niệm nền công lý của thực dân là tốt đẹp, chế độ thực dân có công bình nhân đạo. Mà có đúng như thế không ? Sự thật khác hẳn ; những kẻ cường hào ác

bá có bị trừng trị không ? Ai cũng biết họ là con đẻ của thực dân rất được thực dân che chở nuông chiều, kẻ gian ác trước sau vẫn nghinh ngang phè phờ còn dân nghèo cứ bị chúng đè đầu đè cổ hoài hoài. Công bình nhân đạo đã gián tiếp bị thủ tiêu, luật « thiện ác đào đầu » chỉ có trong tưởng tượng của nhà văn.

Sự rủi may : Tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh thường quí kết bằng sự rủi may, kẻ làm ác gặp ác người làm lành gặp lành. Câu truyện thật là giản dị, sự rủi may dường là một thông lệ đem ra làm nồng cốt để gải quyết mọi mâu thuẫn trong câu truyện, chẳng hạn như Lê Văn Đô, Trần Văn Thủ, Kỳ Tâm là ba nhân vật diễn binh cho ba câu truyện khác nhau đã được tác giả cho hưởng cái may, cái may đó dựa vào đâu ? Dựa vào lòng rộng lượng của quan trên soi xuống, nhà giàu thương xót giúp đỡ, trùng số v.v. Thế là những nhân vật vui lòng nhận lãnh các phần thưởng...

Vì vậy có người cho rằng kết cuộc trong tiểu thuyết H. B. C. không phản ánh trung thực nếp sống tinh cảm của người Việt Nam và cũng không lột trần thực tế thời bấy giờ, tức là không

giống chuyện xảy ra dưới thời thuộc địa.

KẾT LUẬN

Người chép văn học sử cũng như các nhà phê bình văn nghệ đều công nhận Hồ Biểu-Chánh là nhà văn có công lớn với nền văn học Việt Nam, ông lại là nhà văn có lý tưởng nghiêng về đám dân nghèo. Ông qua đời để lại một sự nghiệp văn chương không kém phần to tát, tuy nhiên đề cập những khuyết điểm trên đây của ông, chúng tôi chỉ muốn cùng các nhà văn hiện đại soi rõ lại tác phẩm của mình, tìm một lối đi thích hợp với quần chúng, dân tộc vì tác phẩm có phản ảnh đúng đắn nguyện vọng của quần chúng, đượm màu sắc dân tộc thì tác phẩm ấy mới mong có giá trị.

Thế hệ tiểu thuyết đang lên, các nhà viết tiểu thuyết nếu vượt qua được Hồ Biểu Chánh càng tốt, theo vết chân ông được càng đỡ chờ đứng bắt chước một Nhất Linh chui vào cái vỏ khiêu dâm lăng mạn, thả lỏng văn chương Việt Nam chạy theo ngoại lai hay kéo lùi nó lại mấy mươi năm về trước.

Chúng tôi thành tâm thắp hương cầu nguyện...

* Nếu tôi có vé tham gia vào chính trị, chẳng qua chỉ vì ngày nay Chính trị nó quấn quít quanh mình chúng ta như con rắn quấn khúc vậy. Chúng ta muốn làm thế nào cũng không gỡ ra nổi Cho nên tôi muốn phản đối với con rắn... Tôi cố đem đạo học, mà áp dụng vào Chính trị vậy.

GANDHI

DẤNG CHRIST

nói thứ tiếng nào?

của

NGUYỄN TRẦN GIANG

MỤC đích của bài này không phải là tìm tòi xem Đấng Christ đã nói được những thứ tiếng nào mà chỉ chủ ý khảo cho biết Ngài đã dùng ngôn ngữ gì khi giảng Phúc Âm kinh (Evangile).

Có thể chắc chắn một điều là Ngài không nói tiếng Hy-bá-lai (Hébreu) vì từ nhiều thế kỷ trước thứ tiếng này đã thành tiếng. Vào khoảng thế kỷ thứ VI (trước T.C.G.S.) những người Do Thái bị lưu đày tại Kan-dê (1) (Chaldee) đã mang vào tiếng mẹ đẻ của họ một thứ đặc-ngữ mới, đó là tiếng A-ra-men (2) (Araméen). Tiếng A-ra-men là quốc-ngữ của vùng Kan-dê. Tại đây người Do-Thái đã dần dà quên hẳn tiếng mẹ đẻ, để chỉ dùng tiếng A-ra-men vì họ thấy thứ tiếng mới này có rất nhiều chỗ giống nhau với ngôn ngữ cố-hữu của họ. Đến khi được giải phóng họ cũng không bỏ thói quen dùng tiếng A-ra-men



và thứ tiếng này nghiêm-nhiên trở thành quốc-ngữ xứ Pa-let-tin (Palestine). Thuở đó tiếng Hy bá-lai chỉ được một số những nhà thông-thái, các vị làm luật cùng những đồ đệ của họ sử dụng trong các cuộc tranh-luận. Còn đa số quần-chúng thì chẳng mấy người thạo, đến nỗi người ta phải phiên-dịch những đoạn thuộc phần nghi lễ trong Thánh kinh ra bằng thứ đặc-ngữ mới.

Người ta có thể tin được rằng về sau này, trong cuộc xâm-nhập của vua-minh Hy-Lạp, đặc-ngữ này được thay thế bằng tiếng Go-rec (Grec). Phúc-Âm-kinh (Les Evangiles)—trừ phần thánh Matthieu—như mọi người đều biết, được viết bằng tiếng Go-rec.

Nhưng cũng cần phải nói là Phúc-Âm kinh viết ra có mục đích để phổ-thông trong quan-đại quần-chúng. Lúc các giáo sĩ bắt đầu thuyết-giảng là lúc tiếng Go-rec đã rất thịnh-hành. Nó được dùng trong mọi giai-cấp, không phân-biệt trình-độ văn-hóa. Các giáo đường La-mã dùng nó làm ngôn- ngữ chính thức cho đến cuối thế kỷ thứ III. Các chủng-tộc trong đế quốc La-mã dùng để giao-thiệp với nhau. Có điều nó không phải thứ tiếng Grec đẹp đẽ của Platon, mà lại là một thứ pha-phách lèn-xộn đủ mọi thô-ngữ của Đế quốc. Thứ tiếng hồn-hợp này đã vô cùng hữu ích : bảy mươi hai vị hiền triết Do-thái dịch Thánh-kinh (3), các giáo sĩ giảng đạo, và các thánh-thảo kinh Phúc Âm. Đó là những việc không chối cãi được.

Nhưng ngôn-từ trong Phúc Âm kinh đã chứng tỏ rằng các tác giả của nó đã quá quen thuộc với văn-từ Do-thái ! Trong những năm gần đây, các nhà bác-ngữ-học đã khảo-cứu ường-tận Phúc Âm-Kinh. Các vị đã phân-tich từng câu, xếp loại từng tiếng, lập bản tự-vựng, soạn thảo văn-phẩm. Tất cả các công-việc đó đã đưa đến một kết luận : ngôn-từ trong Phúc-Âm-Kinh có tính chất đặc-biệt Do-thái. Người ta tìm thấy vỏ-số từ-ngữ không thể nào hiểu nổi nếu không dung đến tiếng Hy-bá-lai hoặc A-ra-men. Cả đến lời đặt câu, sắp-chữ cũng mang nặng tinh-thần Do-thái.

Ví dụ những từ-ngữ : Racha, mamonna, Corban, Pascha, Golgotha, Eli Eli lama sabachthani, tabitha quomi, ephetheta, aba, maranatha hoàn toàn là A-ra-men. Các danh-tự sau đây cũng vậy : Kephas, Martha, Tabitha, Barabbas, Barthélémy, Barjésus, Barjonas, Barnabé. Bartimée vẫn-vẫn...

Vấn-dề lại rõ ràng hơn nữa nếu người ta nhớ lại hoàn cảnh xã-hội vào lúc Đấng Christ bắt đầu thuyết-giảng giáo-lý của Ngài. Đến bấy giờ công cuộc chinh-phục của Đế quốc La-Mã đã hoàn tất nhưng sự thống nhất tôn-giáo bị nhiều áp lực làm trớ ngại. Nhiều đạo-luat gắt-gao bắt dân chúng chống đối lại ảnh-hưởng các nước ngoài, nhất là ảnh-hưởng của những người nói tiếng Go-rec sanh sống trên lãnh thô Pa-let-tin. Lại nữa tuy giai-cấp lãnh-đạo (gồm một thiểu-số Hérodiens, Essémiens và đa số là Sadducéens và Pharisien, chịu ảnh-hưởng Hy-lạp) dùng tiếng Go-rec trong việc hành-chánh, thương mại, nhưng giai-cấp bần-dân phần đông vô-học. Giai-cấp này gồm có những người không chức-tước gì, những thợ-thuyền, những người chăn chiên, đánh cá v.v... Đấng Christ đã lớn lên giữa nhóm người này. Và Ngài đã tiếp xúc, gần gũi với họ cho đến năm ba mươi tuổi. Họ là những thịnh-giả trung-thành của hầu hết mọi cuộc thuyết-giảng của Ngài. Đa số đồ-de trung-tin đều được Ngài chọn

trong bọn họ. Trừ Matthieu (quan thu thuế) và Judas (thủ quỹ), ít người biết đọc biết viết. Họ chưa từng được đến trường. Sau này nếu có một vài người viết được tiếng Go-rec thì lối viết lại chứng tỏ không phải là tiếng mẹ đẻ của họ.

Muốn rõ ràng hơn nữa, xin nhắc lại việc này. Hôm sau ngày Thăng Thiên, thánh Pierre thuyết giảng trên cành đồng vùi xác Judas. Thánh gọi là Aceldama, tức là « cành đồng máu » và Thánh bảo : sở dĩ gọi như vậy là theo tiếng nói của dân thành Jérusalem. Mà Aceldama là tiếng a-ra-men * (Act. 1,19). Tiếng nói đã làm Thánh Paul sợ hãi trên đường đi Damas cũng thuộc A-ra-men (Act. XXVI, 14). Thánh Paul sinh ở Tarse và tiếng mẹ đẻ của Thánh lại cũng A ra men. Về sau, khi bị cầm tù ở Jérusalem, Thánh hô hào dân chúng bằng thứ tiếng ấy (Act XXI, 40 và XXI, 2).

Và sau hết, một nhà soạn sách ngoại đạo, sứ gia Josèphe cũng đã chứng minh cho ngôn ngữ A-ra-men. Josèphe sinh vào năm 37-38 tại Jérusalem, viết vào khoảng năm 77 một cuốn sách về chiến tranh Do-Thái, có nói là ông đã viết bằng tiếng mẹ đẻ của ông, trước khi dịch ra tiếng gör-néc, thứ tiếng mà ông thุ nhận là đã học nốt khờ cực.

Ý kiến cho rằng Đáng Christ đã nói tiếng Go-rec cũng có một nhóm chủ trương. Nhưng vấn đề này đã được khảo xét kỹ lưỡng

và bị bác bỏ. Xin kể ra đây một tác phẩm rất giá trị và có đầy đủ thẩm quyền, chúng ta có thể tin tưởng, đó là tập : « La langue maternelle de Jésus, l'araméen galiléen dans sa signification pour l'explication des discours du Christ et des Evangiles » viết bằng Đức-văn của A. Mayer.

Đến ngày nay thì không còn gì nghi ngờ nữa ! Thứ tiếng mà Đáng Christ đã bập bẹ khi thơ áu, đã cầu nguyện, đã thuyết giáo, đã giảng Phúc Âm kinh, nói tắt một lời, tiếng mẹ đẻ của Ngài tức là tiếng A-ra-men vậy.

Chú thích :

(1) Chaldée : tên gọi miền Babylonia khi xưa, là một lãnh thổ phía nam Lưỡng Hà Chấu (Mesopotamie) xứ Irak ngày nay.

(2) Araméen : tiếng nói xứ Aram, tên cũ của xứ Syrie và Irak ngày nay, lấy theo tên Aram là người con thứ năm của Sem, cháu của Nôe, thủy tổ giông dân Do-thái (theo Thánh kinh).

(3) Bảy mươi hai vị ấy còn gọi là les Septante, theo lệnh của Ptolémée Philadelphus lần đầu tiên dịch Kinh thánh (Phần Cựu ước) từ tiếng Hy Lạp lại sang tiếng Go-rec, (Khoảng 283 hay 282 trước TCGS) Bản dịch này với tiếng nhất xưa may.

(4) Les Actes : một trong bốn bộ sách của Kinh Tân ước (Evangiles, les Actes des apôtres, les Epîtres, l'Apocalypse) do thánh Lục soạn, thuật giáo sứ từ ngày Thăng Thiên đến khi thánh Paul đến La Mã (năm 29-62).

TRUYỆN NGẮN TUNISIE



AÏCHA CÔ GÁI P H I THƯƠNG

của

LÊ-HƯƠNG

yếu đuối, mon men trồ nghè bị nàng đánh tai-bòi, bắt nộp quan tống vào ngục.

Người phu thương có một con mèo mà ông thương lắm. Một hôm, sắp đi buôn thật lâu ông hời ba đứa con lại, dặn rắng :

— Ngoài phận sự coi sóc nhà cửa, các con nhớ con mèo của cha. Các con đã biết cha thương nó như thế nào. Khi các con có ăn món gì ngọt nhớ để phần cho nó với.

Ba cô gái vâng lời cha, hứa sẽ đặc biệt đối-dãi với con vật.

Người cha đi rồi, hai cô gái lớn rất sung sướng được ăn uống tự-do và ăn nhiều, nên không lúc nào để phần bánh cho mèo.

Con thú khôn ngoan nghĩ cách trả thù. Nó chờ đến đêm, vào bếp hắt tro, cát cho lửa tắt ngấm.

Hôm sau, nàng Aicha thôi lửa nấu cơm không được, biết ngay là tại con mèo. Nàng trách hai chị:

— Chị không cho nó ăn bánh nên nó trả thù đấy. Bây giờ em phải đi xin lửa mới được.

Nhà của nàng ở biệt tịch giữa đồng ruộng, muốn đến xóm phải đi rất lâu. Nàng hối hả cất bước ngót nửa giờ thì thấy một vệt khói bay từ một nóc nhà ở ven rừng. Khắp khởi mừng, nàng tiến nhanh lại phía ấy.

Thoạt nhìn nàng thấy ngay vẻ nghèo nàn của căn nhà. Nàng gõ cửa bước vào. Đó là nhà của một ông Chǎng. Ông ta đang ngồi trên đầu lầu một con lừa, tay cầm khúc chân lửa làm đùa quậy một miếng thịt lửa trong cái nồi to tướng.

Aicha không thể nào lùi bước được. Trước tình cảnh này nàng nghĩ rằng chỉ có lời nịnh hót có thể giải nguy được mà thôi. Nàng nhẹ nhàng nói:

— Xin chào mả thượng anh hào. Ngài khéo ngồi trên một cái nệm vàng và quây khúc thịt trùm bằng cái vá bằng vàng.

Ông Chǎng không tỏ vẻ vui lòng trước lời tán tụng:

— Cô gái muốn gì đấy?
— Con muốn xin chút lửa, thưa Ngài.

Chǎng vẫn khuấy thịt liền tay vừa nói:

— Đến gần đây mà lấy!

Nhân khi Aicha lại gần bếp lửa, Chǎng lấy dao lén đâm vào đùi nàng thật nhẹ đủ cho máu chảy xuống đất và kéo dài tới nhà nàng.

Nàng Aicha về tới nơi nỗi moihay cờ sự thi biết rằng ông Chǎng muốn biết chđô nàng ở. Nàng không cho hai chị biết, chỉ dặn rằng:

— Khi có ai đến hỏi em, hai chị đừng trả lời để một mình em đáp mà thôi. Hai cô chị tò mò muốn biết sự thật, nhưng nàng nhất định không nói thêm nửa lời.

Đêm đến, ông Chǎng rời, đứng trên nóc nhà quát hỏi:

— Aicha, con gái út của ông lái buôn, mi đã thấy ta nấu thịt gì?

Cô gái đáp:
— Tôi thấy ông nấu nhiều miếng thịt trùm rất ngon.

— Mi thấy ta múc bằng vật gì?
— Dụ bằng một cái vá bằng vàng.

— Ta ngồi trên vật gì?
— Dụ, trên cái ghế bằng vàng.

Ông Chǎng bằng lòng lắm, phỏng minh xuống đất về nhà. Đêm sau, ông lại đến hỏi y như trước và nàng Aicha cũng đáp như cũ. Rồi từ đó cứ mỗi đêm ông Chǎng cứ đến hỏi luôn luôn và không bao giờ Aicha trả lời sai một câu nào. Nàng rất bất bình và khó chịu. Vốn biết rành về khoa bói toán, nàng xú quẽ thì thấy cha nàng sắp về nay mai và ông Chǎng thường đi theo

một ngã đường hẹp đến sát nhà nàng. Lập tức nàng mướn người đào ngay đường ấy, cạnh vách nhà, một cái hố sâu chải dày củi khô, mồi lửa, phia trên đày một tấm da bò.

Hôm sau, ông phú thương trở về. Aicha dặn cha rằng:

— Khi nào có ai gọi con, cha đừng lên tiếng để mặc con trả lời.

Người cha ngạc nhiên hỏi nguyên do, nhưng nàng nhất định không nói. Ông nghĩ thầm:

— Có lẽ nào con ta giao thiệp với kẻ bất lương hay sao?

Khi ông Chǎng đến hỏi:

— Aicha, con gái út của ông lái buôn ở đâu?

Thì nàng sẵn giọng hỏi lại:

— Cái gì? Ông muốn cái gì chứ?

— Mi đã thấy ta nấu thịt gì?
— Thịt lửa.
— Ta múc bằng cái gì?
— Bằng cái chân lửa.
— Ta ngồi trên vật gì?
— Trên cái đầu lửa!

Ông Chǎng nổi giận nhảy xuống đất, bắt đờ rót ngay xuống tấm da bò và đi luôn xuống hố. Nàng Aicha quăng lửa theo.

Ông Chǎng quát to:

— Ta bị cháy còn một miếng xương cũng quyết trả thù mi cho mà xem.

Trong chốc lát lửa thiêu

Chǎng ra tro. Cô gái rất mừng đã trừ được một người láng giềng không tốt! Vài hôm sau, nàng tò mò xuống hầm cầm gậy bới tro lên! Lửa cháy chưa hết, một miếng xương còn đang ngùn, vụt nổ lên bay trúng vào má nàng rách một vệt trầy rướm máu.

Yên trí Chǎng không còn nữa, Aicha thuật hết đầu đuôi cho cha nàng nghe. Ông phú thương khen ngợi nàng hết lời. Con mèo cũng tán tỉnh:

— Cô Aicha nói đúng sự thật đấy, thưa ông.

Tài sắc của Aicha vang dội khắp nơi. Vị Thái tử trong Triều, sau khi đọc những bản báo cáo



của quan phủ sở tại đem lòng yêu mến, ngõ ý muốn cưới nàng. Ông phủ thương mừng rõ vô cùng, vội cho nàng biết. Nhưng trái hẳn ý ông định, Aïcha từ chối. Người cha ngạc nhiên hỏi :

— Tại sao con không bằng lòng ?

Nàng đáp :

— Thưa cha, Thái-tử này cũng giống con mấy ông vua khác, chỉ biết lo săn bắn chở không trị bọn Chẳng tinh đang ở khắp lánh thồ.

Nhưng ông lái buôn thấy món lợi của Nhà Vua ban cho quá nhiều nên khuyên lòn con gái hết lời. Sau cùng, Aïcha trung chịu với một điều kiện :

— Con trao Thái-tử một chiếc nhẫn, chàng đeo trong tay vào khu rừng của Nhà Vua đánh đuổi Chẳng, xong rồi sẽ làm lễ cưới.

Thái-tử nhận lời. Nàng trao chiếc cà rá có khắc tên nàng cho Thái-tử deo giữa triều. Ngay tối hôm ấy, Thái-tử mang kí giới vào rừng.

Aïcha về nhà vận nam trang, bao mặt cầm thương lên ngựa phóng đi tìm Thái-tử đánh một trận tai-bời. Nàng đoạt chiếc cà rá lại.

Bảy ngày sau Nhà Vua ra lệnh cử hành hôn lễ.

Cô gái hỏi Thái-tử :

— Chiếc cà rá của tôi ở đâu ?
Thái-tử làm thỉnh không đáp.

Nhà Vua tức giận gạn hỏi thi Thái-tử ấp úng :

— Dạ. Con làm mất rồi !
Aïcha bật cười vang :

— Thái-tử nói láo rồi ! Hơn nữa Ngài là một người nhút nhát hết chỗ nói. Nàng đưa chiếc nhẫn ra, thuật câu chuyện vừa rồi.

Thái-tử chỉ biết gục xuống làm thỉnh, còn Nhà Vua thì thận đỗ mặt, đành bãi bỏ cuộc hôn nhân.



Từ ngày mãnh xương của Ông Chẳng bắn vào gò má, nàng Aïcha cảm thấy lòng can đảm, tánh gan dạ hộc khởi lên, y như tánh khí của Chẳng. Nàng thích đời sống giang hồ, giông cương trên đường phiêu bạt, nhất là giữa đêm tối âm-u.

Nàng xú quẽ coi vận mạng của nàng thì thấy rằng nàng sẽ đi thật xa, chốn đấu với một giống ác quỷ và sư-tử để cứu một đô-thị lớn; một vị Quốc Vương cầu hôn, nàng từ chối và về sau, nàng nhận lời vị Vua của các ông Thần. Nàng từ giã cha và hai chị dấn bước trên đường phiêu-lãng. Một mình một ngựa, nàng đi thật lâu đến một vùng cạnh bờ biển. Nơi đây có một nhóm người dì cư chọn làm chỗ buôn bán với các hải thuyền. Người chỉ huy đốc xuất dàn chúng xây cất một thành-phố nhưng hễ cất nhà ban ngày xong thì ban đêm có nhiều quái vật

hình thù giống Sư-tử ở dưới biển bò lên phá dỗ vỡ hết. Quá chán nản, vị chỉ huy định dời đi nơi khác.

Nàng Aïcha biết chuyện ấy bèn vào trại tìm người mà iêng :

— Tôi có kế đẹp bầy quái thú ấy.

Người ấy rất mừng, cho nàng toàn quyền hành động.

Nàng như người làm những hình nộm giống lại quái thú ấy, đem đẽ trên các vách tường phía bờ biển. Tối lại, bầy thú trồi lên khỏi mặt nước ô-át tiến vào bờ. Chúng thấy một số đông đồng loại của chúng chiếm thanh này trước rồi nén hoảng hồn rút lui và không dám trở lại phá khuấy nữa. Những người dì cư ấy rất vui mừng, họ tiếp tục kiến thiết và tạo nên một đô-thị đẹp, đẽ, khỏi phải ở tạm dưới chòi lá và lều vải mồng-manh.

Người chỉ-huy lên ngôi, đặt vương hiệu xong rồi mới ngõ ý cưới Aïcha làm vợ để dền ơn nghĩa của nàng. Nhưng ngọn lửa trong lòng nàng do miếng xương quái ác thúc đẩy nàng phải đi nữa, nên nàng lẽ phép từ chối Nhà Vua không thể cấm nàng được, tặng một số tiền lớn. Nàng nhận làm lợ-phi cho cuộc viễn-trinh.



Aïcha tiếp tục buông cương đến nơi vô-định. Nghe người ta nói xứ Seksar là nơi rất giàu có, nàng theo hướng ấy mà đi. Đọc

đường nàng gặp một người đàn ông rách rưới, mặt trầy nát đi thất thuỷ giữa rừng. Nàng gạn hỏi. Người ấy kể rằng :

— Tôi cùng một bọn người đi trên một chuyến tàu buồm. Cuộc hành trình thật vô cùng vất vả. Một trận bão đưa chúng tôi xuống vùng biển hương Nam, tắp vào đảo Seksar. Chúng tôi ngạc nhiên vô cùng trước hình dáng lạ kỳ của giống người trên đảo. Tất cả đều có thân hình vạm vỡ như người, nhưng đầu lại là đầu chó. Trong chòi của chúng có rất nhiều xương tay chân và đầu lâu của người dùng làm đồ chưng iày cho đẹp mắt. Chúng tôi bị bắt đưa đến xóm. Nơi đó tôi gặp một đồng binh cho biết rằng :

Giống « người chó » này ăn thịt chúng ta. Hiện thời chúng đang nuôi một số người cho mập rồi ăn dần dần. Tôi được thoát chết vì tôi quá ốm, chúng đẻ dành và cho ăn uống tử-tế như nuôi heo t. Mấy người bạn cùng đi với tôi bị chúng ăn hết rồi ! »

Nghe xong, tôi giật mình lo sợ. Người kia nói tiếp :

— « Bọn chúng sắp di du lě gi đến ba ngày. Cả làng đều kéo nhau đi hết. Chúng ta có thể nhân cơ hội ấy trốn đi. Tôi sẽ theo các anh, mặc dầu chán tôi yếu lầm ».

Tôi đồng ý bàn kế-hoạch sẵn sàng, nhưng chưa kịp hành động thì tất cả bạn tôi bị chúng ăn thịt hết, chỉ còn tôi sót lại nhờ

hình vóc quá ốm của tôi. Ăn uống no-nê, chúng kéo nhau đi hết. Tôi lập tức cắm đầu chạy vào rừng. Tôi chạy ban ngày ròng rã. Khi chúng nó trở về làng thấy mất tôi liền chạy đi tìm. Chúng chạy rất nhanh không mấy chốc theo tôi gần kịp. Tôi nghĩ kế thoát thân, leo lên cây cao trốn trong cành lá. Chúng kiểm khống được kéo nhau bỗng.

Tôi leo xuống tiếp tục đi đến một vùng có nhiều cây trái non lành. Tôi ăn thật no rồi lẩn vào xóm. Nơi đây có một giếng người xinh đẹp nhất hoàn cầu. Tôi trả lời ngồi chung với họ và không hiểu được tiếng họ nói gì cả. Một tên thấy tôi lạ mặt lại gần ngồi trên cỗ lòi ra dấu hiệu bảo tôi đứng dậy. Nó khép chặt hai đùi rất chặt đến nỗi tôi không vùng vẩy nổi. Tôi phải rán đứng lên và định hất nó xuống mà không nổi. Nó bám mướt ngón tay thật dài và nhọn vào mặt tôi để giữ chặt hơn và bắt tôi đi lại đám cây có trái. Nó với tay bẻ trái quăng cho đồng bọn nó. Cả đám rộ lên cười vẻ lúng túng của tôi. Tức giận thái quá, tôi đi nhanh hơn. Nhánh cây, lá cây quắt vào mắt tên đó khiến nó rời tay tránh đỡ. Thừa cơ hội, tôi hất nó té cắm đầu xuống đất và chạy nhanh ra bờ biển. May mắn thay! Tôi gặp chiếc ghe buôn của người cùng xứ cứu tôi đem về đây. Mặt tôi vẫn còn vết trầy chưa lành hẳn.



Nghe chuyện này, nàng Aicha bỏ ý định đến đảo yêu quí ấy. Nàng cảm ơn người kia, trao tặng một ít tiền rồi đi ngã khác. Nàng nhập vào một đoàn người cõi ngựa đi đến lãnh-thổ Yémen. Tại vùng này có một nguồn nước ngọt trong mát vô cùng. Bên cạnh có một ngôi đền thờ vị Thần tượng trưng là một cục đá. Xung quanh đền có nhiều đống xương của thú vật bị giết để cúng tế.

Aicha đang ngắm nghía, thỉnh thoảng một hình người cao lớn xuất hiện, tóc phủ xuống mặt, vạt áo dài vắt lên vai, tay cầm một cây đao có vẻ nặng lâm.

Bây giờ thấy hắn, đồng chí lên những tiếng hãi hùng.

Hắn trợn mắt nhìn vào đám kỹ mã, bất thản nhảy vọt đến gần một người, chém một phát đứt hai mình ngựa, chém thêm một nhát đứt luôn mình người cõi!

Nàng Aicha và mấy bạn đồng hành muốn xáp trận với tên kia nhưng bầy ngựa không dám tiến tới. Hai kỹ mã lui ra sau, gọi đám người cầm cung, tên chạy tới.

Aicha giàn trận, bảo những tay thiện-sạ nấp sau ba ngọn đồi vây ba mặt tên quái áy mà bắn vào, còn nàng và mấy người cầm khí giới đánh phía sau lưng.

Mũi tên thứ nhất trúng đích thì ăn lút luồn vào mồm người lạ lùng ấy. Kế tiếp một trận mưa tên vi-vút cắm khắp chầu thân, mũi nào cũng ấn nát như chui vào trái bắp.

Những người có khí giới thùa thế đánh phía sau. Hắn múa dao chém đứt phẳng đôi chân của một địch thủ luôn cả bụng ngựa.

Aicha quát hỏi:

— Mi tên gì?

Hắn gầm lên:

— Ta là Horath! Ta không sợ ai, không nao núng gì cả! Còn mi? Mi là ai?

Aicha đáp:

— Ta là người của Định-mệnh sai đến giết mi.

Tên quái Horath quăng dao, ngồi xuống rút tên ra.

Đám kỹ mã nói với Aicha:

— Hắn chịu thua rồi!

Aicha nói:

— Không phải đâu! Hắn nghe theo lệnh Trời, hắn sắp chết đấy. Horath nói:

— Mi bùa chôn xác ta nhé!

Aicha gật đầu. Hắn ngã sấp mặt xuống đất. Lại gần xem thấy hắn chết rồi. Các kỹ mã cầm cây đao, nhưng không ai vác trên vai nổi. Aicha ra lệnh đào một cái hố chôn hắn. Nàng chiếm lấy vùng này lập thành tiều-quốc, đặt tên là HORATH. Chính nàng cũng lấy tên là DZOV HORATH. Nàng lên ngôi, cho người về rước cha và hai chị.

Về sau nàng ưng vị Chúa của các vị Thần, đúng theo diêm bói toán.

★ NGỤY BIỆN ĐỂ LÒE GÁI

Thưa bạn: câu chữ Hán « Thiên vông khôi khôi sơ nhi bắt lậu » nghĩa là « Lưới trời lồng lộng, tuy thua mà không ai thoát được thi ai mà chẳng biết. Ấy thế mà trong một bữa tiệc cưới, Anh L. C. S (một người bạn nồi tiếng khôi hài của tôi) Sau ít ly rượu đã dâng đường hoàng đứng lên giải nghĩa giữa « Quan viên tám bộ » rằng :

— Thưa Quý Ngài, thật ra không bao giờ có câu « Thiên vông khôi khôi sơ nhi bắt lậu » mà chính câu đó như thế này mới đúng trong sử-ký a: « Thiên vông sơ sơ, khôi nhi bắt lậu ».

Mọi người đều trổ mắt ngạc nhiên. L. C. S. tiếp tục ba-hoa :

— Thưa quý ngài, tôi nói là có điển-tích lầm, quý ngài hẳn biết năm Minh-Mệnh thứ 14 (Quý tị 1833) Lê văn Khôi, là con nuôi của Tả Quận Lê-văn-Duy-tết, dãy loạn tại Gia-dịnh. Triều đình phải phái ông Trương Minh Giảng vào dẹp giặc. Lê văn Khôi thua phải rút quân vào thành Phiên An, được ít hôm y bị bệnh thiên-thời mà chết.

Giặc Khôi từ đó tan. Bởi đó có câu « thiên vông sơ sơ khôi nhi bắt lậu » nghĩa là « lưới trời căng sơ sơ mà giặc Khôi không thoát được ».

Quan viên tám bộ vỗ tay tán thưởng đôm đốp, khi đó tôi liền đứng dậy định cãi chính lời nói nguy-biện của bạn tôi đã sửa câu trong sách để bịp thính-giả nhưng chợt tôi nhìn thấy một cô phù dâu đang say aura đưa mắt liếc nhìn « trao đổi tình cảm » với L.C.S. Tôi vội ngồi xuống ngay vì tôi đã hiểu giá trị của những câu chuyện hoặc những bài thơ xuất khẩu trong bữa tiệc cưới là đề « lấy le ».

Q. B.

CHUYỆN VUI LỊCH-SỬ

DIỆU ★ HUYỀN

Mình ơi!

Một cậu học-trò Sài-gòn, 20 tuổi, được
Hoàng-đế Đức Guillaume II tiếp-kiến
năm 1913 tại Berlin



QC xong quyền « *Lư ơ n g - n g o c - Quyến* » do nhà Tân Việt xuất bản, bà Tú gấp sách để trên bàn, ngồi trâm ngâm nghĩ-ngợi. Ông Tú ở phòng tắm bước vào, mặc quần xà-lỗ, mang guốc, chiếc khăn bông lớn cheo-angled lưng. Ông cùi xuống hông yêu trên hai gò má của vợ và mỉm cười hỏi:

— Chắc Minh lại sắp sửa « *Mình ơi!* » đấy chứ gì?

Bà Tú âu-yếm nắm tay chồng:

— Minh ơi! Té ra từ hồi 1905 đã có một cậu học-trò đỗ Nho Việt Nam, 20 tuổi, mạo hiềm trốn qua Nhựt-bồn để làm cách mạng chống Pháp, Minh nhỉ?

Ông Tú cười:

— Anh đoán đúng mà! Hết lần nào anh thấy Minh ngồi suy nghĩ, đôi mắt nhung Gina Lollobrigida của Minh không chớp, là anh

chờ Minh gọi: « *Mình ơi!* »... Nhưng Minh cho anh đi chải tóc đã chứ! Minh có thè yêu cái đầu mõi gội hờm-xờm này không?

Bà Tú cười, buông tay chồng. Ông Tú đến tủ kiếng, vừa chải tóc vừa nói với cái giọng « *lầy le* »:

— Chuyện Minh hỏi đó cũ rich, ai cũng biết? Cậu Ba Quyến, con trai cụ Cử Lương-văn-Can ở phố Hàng Đào, Hà Nội, trốn sang Nhựt năm 1905 là một trong mấy trăm thanh-niên ta hồi bấy giờ theo tiếng gọi của Cụ Sào-Nam sang học bên Nhựt để làm Cách-mạng, thi người Việt Nam nào ngày nay lại không biết! Minh vừa đọc quyền sách gì đó?

— Lương-ngọc-Quyến.

— Ồi! Tài-liệu Lịch-sử đó, anh đã đọc hồi mới 7 tuổi.

— Minh nói dối! Hồi Minh 7 tuổi, quyền sách này chưa ra đời, Minh chỉ lừa em thôi!

— Anh chưa đọc, nhưng Papa đã kể cho anh nghe hết rồi. Sau này cũng có nhiều sách Sử-học chép lại các cuộc vận động cách mạng chống Pháp từ hồi Pháp mới đồ-bộ lên xứ mình. Nhưng có một chuyện lý thú nhất mà anh chưa thấy sách nào nhắc đến.

— Chuyện gì, Minh?

— Chuyện này thú-vị lắm, mà anh chưa nói cho ai biết.

— Minh cũng không nói cho em biết sao?

— Thắng-thắng...

Anh phải đi ăn một củ khoai lang đã nhé. Anh vừa ăn vừa nói cũng được.

Ông Tú ngồi bệt xuống đất lột vỏ khoai, điền nhiên nói tiếp:

— Minh biết bài thơ: « *Chiếc xe máy* » không?

— Minh đọc em nghe.

— Đài là nói chiếc xe máy hồi năm 1910 lận da!

*Đường đời gióng-ruồi cứ lui-cui
Xe máy chè què, lại ghét dui!*

— Xe máy sao lại què, sao lại dui?

— Xe máy hồi đó không có đèn, như không có mắt vậy, là dui chờ sao! Què, là đi cà-dot cà-dot, vì xe máy hồi đó bánh cao-su đặc, chạy xốc lắc. Đề anh đọc hết:

*Nhựt-nguyệt hai vàng, lẩn mãi
tới,
Phong - tràn một bước, quyết
không lui.
Ngàn trùng non-nước công nào
nè,*

*Muốn dám cõi bờ chỉ chẳng
người.*

*Un-đúc bằng chi? Sao rắn-rối?
Thưa rằng: ấy thiệt sắt già trui!*

— Bài thơ có ý nghĩa quá, mà của ai đó, Minh?

— Của Mạnh-Tự:

— Mạnh-Tự là học-trò ông Khổng Tử đó hả? Ông Mạnh-Tự cũng đi xe máy sao?

Ông Tú cười, sặc cả khoai lang ra:

— Mạnh-Tự, chờ không phải Mạnh-Tự. Mạnh-Tự là biệt-hiệu của cậu học-trò Trương-duy-Toản, 17 tuổi, học tại Sài-gòn này hồi năm 1910. Nghe bài thơ « *Chiếc xe máy* » đó, Minh cũng thấy rằng cậu ta có óc cách-mạng, có khí-phách anh hùng, quyết « *đi-tới* » « *không đù lui* », lòng dạ « *bằng-sắt* », như... Chiếc xe máy của cậu! Lúc bấy giờ, cũng hưởng ứng tiếng gọi ái-quốc của Cụ Phan-Bội-Châu, từ Nhựt-bồn đưa về tại đất Nam-Việt này và nhứt là ở ngay đô-thị Sài-gòn, có một người Việt tên là Trần-chánh-Chiếu, vì theo đạo Thôn-Cứu nên thường gọi là Gilbert Ché, lập một Hội-kín tên là Minh-Tân-Hội lén-lút cỗ động thanh-niên ta trốn qua Nhựt để theo Cụ Phan làm Cách-mạng.

— Trong quyền « *Lương-ngọc-Quyến* » em vừa coi cũng có nói số người ra đi tại Sài-gòn đến năm, sáu chục, Minh à.

— Ồ, nhưng trong số đó có một cậu ra đi lạc đường, mà không thấy sách nào nói đến. Chính là cậu học-trò Trương

duy-Toản, biệt-hiệu là Mạnh-Tự
tác-giả bài thơ « Chiếc xe máy ».
Cậu ta ra đi, vào năm 1913, một
đêm tối trời, xuống Vũng-Tàu có
một chiếc ghe bí mật đón chở
cậu ra một chiếc tàu thủy của
Pháp đậu trong bến. Đêm ấy ở
Vũng-Tàu có hai chiếc tàu đậu,
một chiếc sấp nhô neo quai Hồng-
Kông, một chiếc từ Hồng-Kông về
sắp nhô neo qua Pháp. Đáng lẽ
cậu phải được đưa lên chiếc tàu
đi Hồng-kông, ở đấy có một anh
thủy thủ Việt, người đồng-chí,
sẽ lén đưa cậu sang Nhựt. Không
dè, anh lái ghe bí-mật kia lại
chở lộn cậu Trương-duy-Toản
ra chiếc tàu qua Pháp. Ở đây
không có đồng-chí của Đảng.
Nhưng cậu cũng leo đại lên tàu,
gặp một người lính Thủy Pháp.
Ngạc nhiên ông hỏi cậu là ai ?
Cậu đi đâu ? Cậu Toản nói được
tiễn; Pháp chút ít và lao tri
khôn. cậu nói cậu thích đi du-
lich qua Pháp, vì cậu yêu nước
Pháp lắm, nhưng cậu không có
tiền, cậu phải trốn đi. Thấy cậu
bé dẽ thương, anh lính Thủy
Pháp vui-vẻ hỏi :

— Tên em là gì ?
— Tên em là Mạnh-Tự.

Anh lính thủy Pháp, phi cười :
— Mạnh-Tử hả ? Em là học-trò
ông Khổng-Tử hả ? (Mencius ?
Mais tu es un disciple de Confucius ?).

Té ra anh lính Thủy Pháp ấy
cũng giống như Minh hỏi anh
hồi nãy !

Thích khôi-hài và vui tính

cũng như bần hết các anh lính
Thủy Pháp, anh ta dòm trước
dòm sau không thấy ai, liền
ngoắc cậu đi theo anh xuống
tận dưới hầm tàu, giấu cậu dưới
đó.

Thế là đáng lẽ đi Nhựt-bồn,
cậu Trương-duy-Toản lại
đi lạc đường sang Pháp. Đến
Pháp, cậu nhớ hồi còn ở Sài-
gòn các đồng-chí hội Minh-Tân
có tyễn truyền rằng Đức sắp
sứa đánh Pháp (tức bấy giờ là
1913) thì đảng Cách mạng Việt-
nam sẽ tìm cách nhờ nước Đức
giúp cho Cách mạng Việt nam
đánh đuổi Pháp ra khỏi Đông
Dương. Cậu học trò Trương-
duy-Toản bấy giờ đã 20 tuổi,
bèn cương quyết sang Đức để
vận động thực hiện chủ-trường
ấy. Cậu đi tuốt qua Berlin,
Kinh-dô Đức, và nhứt định xin
yết-kiến Hoàng-đế Đức-quốc là
Guillaume II.

Bà Tú cười :

— Táo-bạo nhỉ !

— Tuổi thanh-nhiên mà, Minh !
Hàng-hái lắm ! Vả lại, cậu tự
sánh cậu như chiếc xe máy mà
lại ! Cứ đi tới, không đi lui. Gan
dạ bằng sắt, cho nên : Ngàn
trùng non nước, công nào nê,
mà : Muôn đậm cõi bờ, chẳng
chí nguội !

Bài thơ xe máy ấy diễn tả
hết khí-chí của cậu học-trò
Trương-duy-Toản.

— Rồi cậu ấy có gặp được
Hoàng-đế nước Đức không ?

— Ở đời nhiều khi liều mạng

thì được. Minh à. Chính Pháp
cũng có câu tục ngữ : Qui ne
risque rien n'a rien. Ai không
liều lĩnh thi không được gì cả.
Mấy ngày đầu, cậu tìm đủ cách
đề xin vò Cung-diện Hoàng-đế,
nhưng không được. Một hôm
cậu không xin phép ai hết, cứ
đi đại vào. Người lính gác chặn
lại, thi cậu la to lên cho nhiều
người nghe.

— Tôi xin yết-kiến Hoàng-đế
nước Đức !

Binh-lính xùm-xít lại hỏi:
Trương-duy-Toản khẳng-khai
trả lời :

— Tôi là người An-nam-mít,
bị Pháp xâm-lăng quê-hương tôi.
Tôi nhứt định đến cầu cứu Hoàng
đế nước Đức đem quân qua cứu
nước tôi.

Sau cùng, câu chuyện lạ-lùng
hi-hữu của cậu bé « An-nam-mít »
được đến tai vua Guillaume II
đang làm việc trong Cung-diện.
Nhà vua truyền lệnh gọi cậu vào.
Minh đã thấy hình chụp vua
Guillaume II, mặt mũi dữ-lợn,
đôi cái nón sắt nhọn, ghê lám hả !
Vậy mà khi trông thấy cậu học
trò « An-nam-mít » 20 tuổi từ
Sài-gòn trốn qua cầu-cứu ông,
ông cũng thương hại, đưa tay
vuốt tóc cậu :

— Trò còn con nít lắm ! Trò
phải đi học đã ! Đề tôi gởi trò
qua Tòng-Thống Pháp, là ông
Poincaré.

Cậu Trương-duy-Toản xanh
mặt:

— Ôi thôi ! Nếu Hoàng-thượng
gởi tôi qua Tòng-Thống Pháp, thi
ông ấy chặt đầu tôi còn chi ?

— Không. Trầm viết thư cho
ông Poincaré. Ông là bạn thân
của Trầm. Giữa nước Đức và
nước Pháp chưa có chiến-tranh
đầu. Trầm gởi gán trò cho ông
ấy, và khuyên ông ấy cho trò vò
học trong một Lycée ở Paris.
Trò cứ tin rằng ông Tòng-Thống
sẽ không chặt đầu trò đâu.

Nói xong, Hoàng-đế Guillaume
II liền viết một bức thư thân-
mật gởi Tòng-Thống Pháp và trao
tay cậu Trương-duy-Toản.

— Minh ơi, lúc đó Đức và Pháp
sắp đánh nhau thật mà, sao
Guillaume II không dùng
Trương-duy-Toản, lại gởi trả
cậu cho Tòng-Thống Pháp Pein-
caré, là có ác-ý chi vậy ?

Cử-chỉ của Guillaume II như
thể là sâu-sắc lắm đây, chứ Minh.
Một là ông nghĩ rằng Trương-
duy-Toản có lẽ làm gián-diệp
cho Pháp chăng nên ông mỉa
mai trả lại cho Tòng-Thống Pháp.
Hai là ông nghĩ rằng nếu quả
thật cậu học-trò này từ xú « An-
Nam » qua kêu cầu-cứu ông, thi
ông gởi cậu lại cho Tòng-Thống
Pháp để cho Pháp biết rằng: đó,
Pháp cai-trị Đông Dương tàn ác
quá nên chi nhân dân ta thán,
cho đến đổi một cậu con-nít cũng
không chịu nổi phải qua cầu-cứu
Đức ! Đây là vua Đức Guillaume
II chơi xỏ ông Tòng-Thống Poin-
caré và cả nước Pháp đầy chử.

— Rồi Trương-duy-Toản có đưa thư cho Tổng-Thống Poincaré không ?

— Có. Trương-duy-Toản cầm thư qua Paris, vì trong thư vua Đức kêu rõ cho Poincaré nghe tại sao cậu học-trò « An-nam-mít » qua kêu cầu - cứu ông, nhưng vì ông thấy cậu còn nhỏ tuổi quá, nên xin gởi gắm cậu cho chính phủ Pháp, để Pháp cho cậu đi học. Vua Đức tỏ ý hoàn toàn tin tưởng Tổng Thống Pháp lấy lòng nhơn-đạo mà đối xử với cậu học-trò kia. Bức thư đến tay ông Poincaré. Ông này xem thư của Vua Đức, lòng từ-giận lắm, nhưng sự lộ chuyện ra thế giới biết được thì không tốt đẹp gì. Ông liền gởi cậu trở về Sài-gòn, và viết thư riêng cho ông Toản quyền Albert Sarraut, cầu-dặn đổi dài tử-iết. Trương-Duy-Toản được cấp giấy tờ của Tôn-Thống Pháp cho về Sài-gòn, có một nhân-viên của chính-phủ Paris đi theo tiễn cậu xuống tàu. Trương Duy-Toản về đến Sài-gòn thì được một đại-diện của ông Thống-Đốc « Nam-Kỳ » đón tận bến tàu. Qua về dinh Lagran-

dière, tức là Định Gia-Long hiện giờ. Ông Thống-Đốc Nam-Kỳ đã-dành Trương-duy-Toản, rồi khuyên cậu chăm học. Trương-Duy-Toản, được trả về tự-do, không bị « chặt đầu », cũng không bị giam-cầm gì cả.

— Rồi sau Trương-duy-Toản làm gì ?

— Sau đó, ông làm chủ một tờ nhứt báo ở Sài-gòn.

Và ông tiếp-tục làm thơ. Thơ ông nhiều bài rất hay, vẫn ngũ khí-phách anh-hùng và lòng yêu nước chân thành. Ông chết năm 1957 tại Bàn-Cờ, thọ 73 tuổi, để lại một tập thơ đề là Mạnh-Tự thi-tập, chép tay, tặng Cụ bạn già thân nhất của Cụ ở Chi-làng, Gia-định.

— Chuyện cũng lý-thú thật đấy, Minh nhỉ !

— Một chuyện vui ở bên lề Lịch-sử.

Ông Tù vừa nói vừa ăn cũng vừa hết 3 củ khoai lang...

DIỆU HUYỀN

(Chép trong quyển tört-ký của Y)

* Nghe lời chê-bai mà giận là làm mồi cho người gièm pha.
Nghe lời khen ngợi mà mừng là làm mồi cho người nịnh hót

VĂN-TRUNG-TỬ

* Người ta ở đời, nếu trong lòng không tự đắc thì đi đến đâu mà chẳng khổ ?

Nếu trong lòng thán-nhiên thì đi đến đâu mà chẳng sướng ?

MÃ TỔN

* Kẻ nào tẩm thân được nhàn-nhã thì ý chí thường hép hời.
GIA NGÚ



(Tiếp theo P. T. số 3)

NHUNG... xin quý bạn đọc chỉ nên xem như là một giả thuyết thôi, một giả thuyết đã làm cho chúng tôi suy nghĩ tim tôi mấy năm trời, nay mới dám viết vài trang để gọi là góp phần xây dựng trong kho tàng sử liệu của nước nhà.

Xin mời quý bạn cùng tôi vào câu chuyện :



Một hôm chúng tôi đến chơi nhà Ông cụ, mục đích để nhờ ông giải thích mấy câu thơ chữ nho và tìm hiểu một vài diên tích khác. Không biết câu chuyện qua lại thế nào, tình cờ mấy chữ Quang Trung Nguyễn Huệ được nhắc nhở đến. Thế là chúng tôi chỉ bàn quanh quẩn về sự nghiệp của Người Tây Sơn lừng danh muôn thuở.

Ông cụ buồn buồn hỏi chúng tôi :

của ĐOÀN-LUYỆN

— Thế mà con người anh hùng ấy có được một đèn thờ để mọi người hoài niệm, lễ bái không ?

Rồi không đợi chúng tôi trả lời, ông chậm rãi :

— Làm gì mà có được đèn thờ. Ai dám lập đèn thờ !

Chúng tôi chỉ cúi đầu im lặng và suy nghĩ : chắc nhà Nguyễn cấm ngặt không cho lập chữ gì (Hiện tại, bình như ở Bình-định người ta đang trùng tu đèn thờ vua Quang Trung mà trước đây dân gian chung lèn lập nên rồi sau bị chiến tranh tàn phá). Vô tình chúng tôi bộc lộ :

— Vua Quang Trung nhà Tây Sơn, đèn thờ cũng không, nǎm xưa tàn cảng không còn ; càng buồn thảm hơn là phải bị tan thành bột, rồi tiêu tan.

Bỗng nhiên ông cụ lúc lắc đầu, xua tay bảo,

— Không, không, điểm này còn nghi ngờ quá các anh à. Tôi biết các anh lâu nay chỉ tin vào sách vở, cho là năm xương của vua Quang Trung bị tan thành bột rồi tiêu tan. Mọi người, từ trước đến nay đều tin như thế cả.

Nhưng các anh nên hiểu rằng năm xương tàn của vua Quang Trung Còn mà không còn, không còn mà lại còn.

Thật là vô lý, ông cụ làm cho chúng tôi đi từ mộng sang thực, rồi từ thực trở về mộng.

Trong lúc đó, đôi mắt ông lầm lì như hồi tưởng lại cái gì xa xăm lắm. Chúng tôi vẫn đợi chờ ông giải thích :

— Anh là chỗ quen biết, tôi nói rõ cho anh hay để anh có dịp tìm tôi thêm sủ liệu. Tổ phụ tôi (trong này gọi là Ông Cao, người đẻ ra ông cố) là người phò vua Gia Long từ lúc đấy nghiệp đến đời vua Minh Mệnh được thêm 10 năm nữa mới mất, thọ trên 80 tuổi. Đó là Nguyễn Văn Hiếu, người từng đi qua Tàu, qua Xiêm, người đã đào các con sông đào ở kinh thành Huế; và là người tra chép dật sự đã để lại trong gia phả chúng tôi một tài liệu quý giá vô song.

Chúng tôi vội muốn hỏi một điều, nhưng ông cụ đã lẹ làng khoát tay mỉm cười thuật tiếp:

— Thật là không ai ngờ, trong dật sự ấy lại có kẽ rành rọt cuộc đời oanh liệt của vua Quang

Trung. Năm xương tàn của Người, Tây Sơn bị đào lên cả, được phơi ra giữa chợ, trước đồ do bắn vào, trước mặt Nguyễn Quang Toản và cả bọn cận thần : Trần quang Diệu, Bùi thị Xuân để cho Quang Toản động lòng bi thiết.

Các anh cũng nên nhớ rằng trong dật sự ấy cũng có nói việc hành trình cả bọn chiến bại, đồng thời với sự phơi xương các vị anh hùng Tây Sơn thi ở chốn cổ đô này, sau khi bắt được chừng hai tháng.

Còn xương của vua Quang Trung đào lên được ở đâu không thấy nói. Đây là một điểm thắc mắc chung cho cả mọi người.

Sau cuộc hành hình, đống xương có bị tan bột và đổ đi, trong dật sự không thấy đá động gì. Nhưng chỉ thấy có **hai chiếc ghè sành dựng hài cốt**, trên miệng **đáy nắp xiềng lại**, rồi dùng roi quất vào trị tội. Xong đem giam vào ngục tối.

Câu chuyện đến đây làm cho chúng tôi nhớ chuyện Mộ của Tả quân Lê-văn-Duyệt bị nhà vua xiềng lại, và phải đòn. Chúng tôi hỏi :

— Thế nghĩa là còn mà không còn, không còn mà lại còn ? Hiện tại thì sao ? Các tài liệu ?

— Khoan, thong thả một tí, các anh ! Câu chuyện tôi trình bày chưa hết, đừng vội, chúng ta phải đắn đo suy nghĩ, tìm hiểu cẩn nguyên.

Thật là nóng ruột, thế mà ông cụ cứ thong thả :

Tài liệu dật sự này, người anh tôi giữ lấy. Trước đây ông Đào-duy-Anh có đến mượn tham khảo. Nhưng chắc các anh cũng thừa hiểu rằng lục lọi gia phả là điều hệ trọng, huống hồ cho người lạ xem xét thì càng không thể. Hơn nữa cho mượn đi để chụp hình nghiên cứu, chúng tôi sợ thất lạc của di báu ông bà để lại. Vì thế ông Đào không mượn được, và nên nhớ đó là những lý lẽ của anh tôi, người có quyền giữ gìn.

Tự nhiên, ông nhìn chúng tôi có vẻ buồn thương nhớ tiếc :

Cả gia phả dòng họ phần nhiều bị thất lạc rồi mấy anh à, trong thời gian khói lửa. Anh em chúng tôi khi hồi cư lại đào lên thì than ôi ! Nhiều tập giấy qui báu chôn cất bấy giờ chỉ là một hủ nước bấy nhầy. Giá còn cuốn dật sự ấy thi khỏi nói rồi. Ngày giờ có hùng biện gì đi nữa, chưa chắc ai đã tin. Anh em chúng tôi thường trách anh tôi trước đây không cho ông Đào mượn, thi anh tôi chỉ xin đừng nhắc lại nữa, thêm đau lòng.

— Thưa cụ, nghĩa là cuốn dật sự có ghi chép được sự nghiệp của vua Quang Trung không còn mảnh nào hết ? Thật tiếc quá ! Tiếc quá !

Câu chuyện làm chúng tôi say sưa, nửa tin, nửa ngờ ; vừa muốn đứng dậy cáo từ, bỗng nhớ lại hai

chiếc ghè sành dựng xương tàn của vua Quang Trung, vội hỏi :

— Hai chiếc ghè ấy chưa toàn xương của vua Quang Trung ? Còn xương Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ, sao không nghe nói đến ?

— Thật là một nghi vấn, khó lòng giải thích được. Nguyễn Nhạc, hay Nguyễn Lữ, mà không chừng 2 ghè sành dựng đồng xương của ba anh em Tây Sơn cũng nên. Rất tiếc cuốn dật sự mất rồi, nếu còn ta tìm hiểu thêm chi tiết.

— Nhưng thưa cụ, cụ thử cố nhớ lại bộ phần của vua Quang Trung có được ghi chép chỗ nào không ? Nhà Nguyễn có biết mời đào được chứ !

— Thật là bí mật ! Chắc các sử gia chưa tìm được điều này. Các anh học sử không nghe nói đến điều này à ? Hoàn toàn mù mịt !

— Thưa cụ, không ; còn hai chiếc ghè sành hiện tại vẫn còn hay không ?

Vẽ mặt ông trở nên nghiêm trang lả thường, ông cụ gật đầu cất tiếng :

— Còn mà không còn, không còn mà còn ! Câu chuyện này nghe ra có vẻ thần thoại quá. Các anh có tin không ? Và có thích nghe không ?

Chúng tôi dạ, dạ thích thú biết nhường nào ! Xin cụ cứ kể.

« Một buổi chiều mát dịu, lúc mặt trời sắp lặn, có một vị quan lê bộ đang thả bước thong dong

đạo chơi qua các khu vườn. Vị quan liền vội quay lại bước đến một gốc cây rồi dừng lại. Bỗng thấy hình như có bóng người nhìn mình chàng chọc, rồi bỏ đi vào phía trong. Vị quan liền đuổi theo, nhưng đuổi theo kịp thì thấy bóng người kia đi vào trong một căn phòng. Lạ lùng hơn nữa là căn phòng được đóng kín mít. Vị quan bèn cho người mở cửa xem xét, không thấy gì cả, mà chỉ có hai chiếc ghê sành dày bụi bám bị dây xích ràng rít. Hỏi ra không ai biết ghê gì cả, vì thời gian lâu qua không người nào để ý. Suy cùu lại, mới hay đó là 2 ghê từ đời Gia Long, đựng hài cốt của các vị anh hùng Tây Sơn.

Vị quan này từ khi thấy bóng người kia, trong người cảm thấy bồn chồn lạ, bèn sai người săn sóc hương khói. Nhưng không một tên lính nào dám lại gần chút đợn. Trong lúc đó, có một tên lính xin coi việc đó, rồi cũng không còn ai để ý nữa.

Cho đến khi kinh thành gặp tai biến (dời vua Hàm Nghi) hai chiếc ghê dựng cột và tên lính kia đều mất dạng.

— Thưa cụ thể là bây giờ mất hẳn?

— Không, câu chuyện đến đây mới lạ lùng làm sao! Các anh chắc không tin cái gì không thực tế. Và nghe ra chắc không một ai tin cả. Ghê ấy không mất vì có người thấy có một người gánh ra đi cửa tây. Nhưng chẳng

ai để ý làm gì. Chỉ thấy người gánh 2 chiếc ghê chạy được vài trăm thước rồi như phép giật làng chạy nhanh lắm, nhảm hướng núi.

— Thưa cụ, 2 chiếc ghê bây giờ chắc còn?

— Theo tôi, thì tôi cũng không tin lắm. Nhưng không thể nào không băn khoăn nêu vài câu hỏi để các anh suy nghiệm: Người lính kia sao lại xin tình nguyện coi sóc 2 chiếc ghê kia? Có lẽ là người dòng họ nhà Tây Sơn, đời tên tuổi xin vào lính, để có dịp đem 2 cốt tồ tiên đi an táng cho khỏi đau lòng. Nhưng đi về đâu? Ghê nặng sao chạy le làng được mà lại nhảm hướng núi mà chạy. Chắc phải băng rừng lội suối! Và có lẽ tên lính đem hài cốt ấy về nguyên quán chôn cất giấu giếm. Phải chăng nhờ hồn linh của Nguyễn Huệ xui khiến tên lính dòng họ mình mang đi kéo để chiến tranh phá hủy, mất mát năm xuang tàn. Thời gian qua không biết dòng họ nhà Tây Sơn có còn ai trốn thoát sống sót để lãnh công việc ấy không?

Nếu bảo cho rằng có kẻ trộm nào muốn đoạt 2 chiếc ghê thì có thể giải thích dễ dàng. Trong lúc kinh thành loạn lạc mạnh ai nấy chạy thoát thân, không tội gì mà gánh cái của bao đời ấy.

Nói đến đây ông cụ tự nhiên nhìn chúng tôi hỏi:

— Các anh có tin không. Có tin còn mà không còn, không còn mà lại còn? Không một ai dám quả quyết chuyện năm xương tàn của vua Quang Trung Nguyễn Huệ còn hay mất được.

Câu chuyện tinh cờ đến đây làm cho chúng tôi suy nghĩ musing lung lắm: nửa tin nửa ngờ, nửa thực, nửa mộng. Trong lúc đó ông cụ vẫn trầm ngâm không nói thêm điều gì nữa.

Chúng tôi vội cáo từ, không dám làm mất thì giờ quý báu của ông nữa.

Thời gian qua chúng tôi cố sưu tầm thâu các tài liệu khác, nhưng không thêm được tí gì gọi là sáng rõ hơn. Các học giả ở

Huế mà chúng tôi quen biết cũng nói như trăm ngàn lời mà các sách đã ghi chép từ trước đến nay. Lẽ ra chúng tôi viết mấy hàng chữ này đã lâu nhưng chưa dám恭敬 hiến quý bạn đọc vì còn suy cùu đã. Nhưng vẫn mờ mịt về năm xương tàn của vua Quang Trung và mờ mịt phần của người anh hùng Tây Sơn.

Các bạn có tin hay không đó là quyền của quý bạn. Nhưng bất cứ chuyện gì nhất là chuyện lịch sử chúng ta cùng nhau đi từ giả thuyết đề lẩn đến chân lý nơi phương trời xán lạn hầu xóa tan cảnh mây mù đã mấy trăm năm.

★ « TIN-VỊT-CÒ ! »

Hồi tháng 9 năm 1952, một tờ báo tại Mỹ phỏng ra một "tin-vít" là ông Cordell Hull đã tử trận. Sự thật ông C. Hull chỉ bị bệnh nặng nhưng chưa đến nỗi chết. Vừa khi đó Tổng Thống Truman tới Chicago nhận được tin trên. Tổng Thống liền cho công bố 1 bản thông cáo: « Dân chúng Mỹ và tôi rất lấy làm thương cảm vì cái chết của ông Cordell Hull, một chánh trị gia đại danh ».

Liền đó một tin điện khẩn cấp đánh cho ông Truman hay sự thật và hai giờ sau Tổng Thống liền cho công bố một bản thông cáo khác:

« Tôi hết sức vui mừng khi biết rằng tin về cái chết của ông Cordell Hull là một... tin-vít ».

Q. B.

★ LIÊM KHIẾT

Một vị thư-ợng-thư Triều-xứa ngày kia chợt thấy tên giúp việc tin-cần của mình đã ngãm-ngãm đánh cắp tiền bạc, liền bảo nó:

— Quiet, từ nay trở đi ta tăng lương cho mày, ăn tiêu cho đủ, đừng ăn cắp của tao nữa nghe không?

Quít trả lời: — Thưa Ngài, tôi rất tiếc không thể ứng thuận lời đề nghị của Ngài được, vì như vậy quá thật bất công. Tôi sẽ bị lỗ quá nhiều.

NGUYỄN THÁI

*Y Phuo
Nữ Sinh*

— CÔ BẠCH-YẾN —



RONG tuần qua ban
Giám-Đốc trường
nữ trung học
Trung-Vương đã
ra lệnh ngăn cấm,
không cho các nữ
sinh mặc áo eo và mỏng. Do đó
vấn đề phục sức của nữ sinh
nói riêng và phụ nữ nói chung
đã gây nên một luồng dư luận
khá xôn xao.

Sở dĩ vấn-dề ấy được nêu ra,
vì gần đây có một số chị em nữ
sinh đã có một lối ăn-mặc quá
dễ dãi, nếu không nói là rất sỗ-sàng.
Nếu tay các bạn ấy không
ôm cái cắp da thì ta có thể lầm
đó là một cô gái ăn chơi, hay là
một vũ-nữ chẳng hạn. Với chiếc
áo quá mỏng manh, các cô ta cố
ý phô bày ra những nét đẹp
trong thân-thể mà đáng lý một



thiếu nữ thùy-mị, doan trang cần
phải giữ-gìn kin-dáo. Những
người béo thì để lộ ra cho thiên
hạ thấy những thứ thịt chắc nich
qua làn vải thưa. Lối phục sức
lắng-lơ ấy, nếu có làm cho thỏa
mãn đôi mắt những hạng thanh
niên thích dục-vọng, choi-bời,
đèn-điểm, thi, trái lại, nó cũng
làm cho xốn mắt những người
đứng đắn trang nghiêm.

Tôi còn nhớ cách đây không
lâu lắm, một buổi chiều vào giờ
các công tư sở tan việc, ngoài
đường đông đặc những xe cộ
qua lại, khi ấy bên đường một
cô nữ sinh mặc một bộ quần
áo rất mỏng bó sát vào người cô
ta để nổi bật lên những đường
con đầy khiêu gợi, cô ấy đạp

xe chạy chầm rãi bên đường thì
phía sau có một thanh niên cứ
mãi nhìn cái thân hình gần như
loả-lò kia mà đâm xe vào một
chiếc Taxi lúc nào không biết.
Lại một hôm tôi đi ngoài chợ
Saigon, bỗng thấy trước mặt một
bà đã có tuổi, thân hình mập béo
mặc chiếc áo ny-lon trắng, bên
trong chỉ đeo xu-chiéng, không
có sơ-mi và mặc quần quá mỏng
đúng đinh đi dạo phố giữa muôn
ngàn cặp mắt chê nhạo của mọi
người. Hai chàng thanh niên
cũng chăm chú nhìn bà ta rồi
ngó nhau cười. Tôi cảm thấy
khó chịu, quay mặt đi.

Sở dĩ ngày nay một số phụ nữ
ăn mặc hở hén như thế, một
phần lớn là do các phim ci-né
ngoại quốc trình bày trên màn
bạc, những hình ảnh quá lảng-lo.
Một số chị em phụ nữ nhìn thấy
các cô đào Âu Mỹ hở hén khêu
gợi thi đâm ra ham muốn và....
bắt chước. Nên nói rằng phục
sức và trang điểm là một trong
những yếu tố quan trọng trong
đời sống của phụ nữ. Cũng như
người đàn ông, đàn bà và cô
thiếu nữ đều cần phải săn sóc
đến y phục của mình. Ưu điểm
của phụ nữ là Đẹp, thì người
con gái từ tuổi trưởng thành trở
lên nên có y phục đẹp đẽ, đôi
chút trang sức và ăn mặc cũng
nên đúng theo thời trang. Đó
vừa là vấn đề thẩm mỹ vừa là
vấn đề phẩm giá: chỉ có người
phụ nữ không biết tự trọng thì
mới không săn sóc đến y phục
của mình. Không có ai bắt buộc

chúng ta phải mặc áo quần như
hai ba chục năm về trước, vì
cuộc sống của mỗi thời mỗi tiến,
bạn trẻ chúng ta tất nhiên phải
thích hợp với thế hệ của mình.
Chúng ta đều hoàn toàn đồng ý
về sự trang sức mới mẽ từ làn
tóc chải chuốt trên đầu qua nếp
áo dài mặc trên mình, đến đôi
guốc, đôi giày mang nơi chân.
Tuy nhiên, chị em thiếu nữ
chúng ta cần phải tránh tất cả
những cái gì quá lố. Nhất là chị
em nữ sinh, còn tuổi đi học bận
rộn về bài vở, lo trau giồi trí
thức, học hỏi về văn hóa chúng ta
không nên theo đòi các mốt lố
lăng của hạng gái ăn chơi. Chúng ta
không cần để ai phê bình, sự
tự trọng phẩm giá của một nữ
sinh Việt-Nam buộc chúng ta
phải giữ gìn nề-nếp trang nhã
của một thiếu nữ có giáo dục.

Chúng ta nên kín đáo một tí
trong việc phục sức thì sắc đẹp
của chúng ta càng được thanh
cao quý trọng hơn.

Chúng ta không tán thành một
thiếu số chị em « Nữ - sinh »
không thiết tha với học hỏi, mà
chỉ thi đua theo lối phục sức lố
lăng của một hạng phụ nữ riêng
biệt làm các nghề khiêu gợi. Nữ
sinh không phải là « Streap-teaseuse », không phải là « vamp »
hay « Sexy-girl » ! Nữ-sinh là
mầm xanh của Dân tộc cơ mà !

Chúng ta đừng để cho một vài
tờ Báo hằng ngày lợi dụng khai
thác vấn đề y-phục Nữ sinh để
mỉa mai chúng ta. Các bạn Nữ
sinh có đồng ý với tôi không ?

NHẠC MƯA SÀU



Mưa bay tóc trắng lung chiều
 Cây nghiêng áo biếc, chân xiêu lối vàng
 Cung tròn dậy sóng trường giang,
 Nửa tơ lòng cũ se hàng liễu xanh...
 Người ôi ! mắt loạn kinh-thàn
 Khói sương nhẫu tóc, duyên lành tím môi.
 Yến-sâm nhạt nửa miệng cười
 Đàm hương quyến mộng lâ lơi phong trần.
 Kim liên chử nát đài xuân
 Chén vàng hồn mây mươi lần trao tay !
 Cố nhân ! lạc mấy lầu say ?
 Buồn lén mỉ ướt trắng gầy thương yêu.
 Gác xưa lịm chết lệ-triều
 Song hoang tóc biếc quỳnh-diêu vật vờ,
 Hoàng hoa sắc áo bay mà
 Hồn chau ngơ-ngần tiếng tơ đêm nào.. ?
 Néo Tần mắt lạnh chiêm bao
 Ai còn đi chắp trăng sao giữa hồ ?
 Trót sinh làm kiếp NGƯỜI THƠ
 Thị đường hương ấy còn mơ mộng nhiều.

THƯƠNG NGUYỆT



MÓN ĂN PHÒ-THÔNG

Bà THƯỜNG-LẠC

Cách làm

Tôm, cắt đầu lột vỏ ; xé trên lưng ra làm hai, vắt ráo nước ướp chút xíu muối : chè tre cập tôm đem lên bếp, lửa thiệt ít, nướng, trang trở cho đều, vừa chín là được, đừng để chín quá khô đi không ngon.

Gạch tôm nặn ra đẽ vô chén đá, đẽ chút đường, chút muối, bắt lên bếp cũng đừng nhiều kĩa, quay cho đều vừa thấy hơi trong là được, nhắc xuống đẽ nguội.

Tôm xé ra thiệt nhỏ ; ót tỏi đâm nhuyễn, (riêng cũng đâm nhỏ đẽ vào chút xíu nước) nhồi bỏ xác lấy nước đẽ vô chung với tôm, dấm, đường, muối ; đẽ vào tím trộn cho đều ném thử vừa ăn là được, đẽ gạch vào, phủ mặt tôm.

Những món ăn với « tôm thấu »
 Bún, thịt luột, rau sống, chuối, khế, dưa leo, cải salade.

TÔM THẤU

Vật liệu:

Tôm còng, 4, 5 con ; lụa tôm
 còn sống, gạch mới đỏ màu mới
 tươi.

- 3 muỗng ăn canh dấm;
- 3 muỗng đường,
- 1 séc muỗng muối
- 1 củ riềng non bằng cỡ ngón tay cái,
- 1 trái ót nhỏ,
- 4 tép tỏi.



KỸ-LƯỞNG

Một anh Phò may trả lời cho một khách hàng :

- Thưa Ông, tôi sẽ làm kỹ-lưỡng ông sẽ có 1 bộ côn-lê hoàn-toàn. Nhưng Ông vui lòng đẽ cho độ 20 ngày nữa sẽ đến lấy.
- Trời ơi ! (người khách hàng bất-bình la lớn) Làm cả hoàn-vết chỉ mất có 6 ngày ! Huống gì...
- Đúng vậy, nhưng ông có đẽ ý xem gần đây nó ra sao không ?

NGUYỄN-THÁI



(Tiếp theo P. T. số 3)

 **UA-THÂN**, vào năm 200 sau Công-Nguyên có soạn bộ *Thuyết-văn giải-tự*, là bộ tự-diễn giải-thích ý-nghĩa và nguồn gốc mỗi chữ. Quyển này là bộ sách căn-bản giúp ích nhiều cho các nhà soạn tự-diễn về sau, của nước Tàu.

Chữ Tàu là lối chữ biều-ý, nếu không biết mặt chữ thì không làm sao đọc được. Vả lại, tiếng Tàu không nhứt trí, có nhiều thô-âm khác nhau, nên các học-gia mới bày ra phương-pháp *phiên-thiết*, hơi giống như lối nói lái của tiếng ta, để ghi âm Theo Trần-Lẽ, tác-giả quyển *Thiết-văn khảo*, thì *Tôn-Viêm* tức *Tôn Thúc Nghiêm* đời Ngụy (220-260) là người bày ra phương-pháp phiên thiết với phép-tắc rõ-ràng.

Khoa tiêu-học ở Tàu lúc nào cũng có người học để khảo-cứu cỗ-văn và tiếng Tàu. Đời Đường có quyền *Thiết-vận* của Lục-Pháp-Ngôn (602); đời Tống có quyền *Thiết-vận chỉ chưởng đồ* của *Tư-Mã-Quang* (1067); đời Thanh có quyền *Âm-luận* của *Cố-Viêm-Vũ* (1643). Chánh nhờ tinh-thông khoa phát - âm ngữ-học mà ông này đã định-chánh lại những lối chú-thích của Tống-Nho.

Ngoài việc khảo-cứu tiếng Tàu, người Trung-Hoa vì lẽ giao-thông với ngoại-quốc, cần phải phiên-âm tiếng nước ngoài. Đời Đường, Huyền-Trang di thỉnh kinh Phật phải phiên-âm tiếng Phạn ra tiếng Tàu. Đời Minh, có *Hội-Thông-Quán* chuyên sự thông-dịch tiếng ngoại-quốc, cũng như gần đây, có *Quốc-lập biên-dịch quán*; cơ-quan của Bộ

Giáo-đức Trung-Hoa Quốc-gia, chuyên việc định-đoạt và phiên-dịch danh-từ tiếng mượn của nước ngoài. Đầu sao với lối chữ biều-ý, khó mà ghi được đúng âm.

Học-gia Âu-Châu khảo về tiếng Trung-Hoa cũng nhiều; riêng về sách viết bằng Pháp-văn, đặng dè ý có mấy quyền như *Etudes sur la Phonologie chinoise* của B. Karlgren (Upsal 1915), quyền *Etudes sur la phonétique historique de la langue annamite*. — *Les Initiales* (B.E.F.E.O. 1912) và quyền *Le dialecte de Tchang-Ngan sous les Tang* của Henri Maspéro (B.E.F.E.O 1920) ...

2.— *Ở Việt-Nam*. — Khi xưa văn-gia thi-sĩ Việt-Nam dùng chữ Hán và chữ Nôm để trước-tác văn-chương thi-phú, chớ ít chú-trọng đến việc khảo-cứu cỗ-văn và âm-vận, thậm chí cũng không có soạn nên bộ tự-viết tiếng Việt.

Đến thế-kỷ XVII, việc truyền-bá đạo Da-tô tủa khắp Á-Châu, mấy linh-mục phải học tiếng người bỗn-xứ để giảng-đạo. Nhơn thấy chữ nôm và chữ nho khó học khó nhớ, chỉ có hạng trí-thức số ít biết mà thôi, mà bỗn-phận của mấy vị linh-mục là phải truyền-bá đạo cho quảng

* BẰNG CẤP

Trong bữa tiệc dài một vị ký-sư trẻ mới ở ngoại-quốc về: Ngoài cạnh ông ta có một ông ký-sư khác đã già. Viên ký-sư trẻ háo hảng làm tàng muôn chyện ông lão:

— Thưa Cụ, Cụ đâu ký-sư năm nào?

— Rất tiếc tôi chẳng có mảnh bằng nào cả, nhưng mấy thầy ký của tôi toàn là cù-nhan và ký-sư cả đấy.

đại quần-chúng, nên các Cha-Dòng Tên, phần lớn là người Bồ-Đào-Nha, dùng chữ la-tinh ghi âm tiếng Việt.

Nguyên lúe truyền-giáo tại Nhựt, cha Francisco di Xavier có rửa tội cho người công-giáo Nhựt tên Yajiro. Ông này mời dùng lối chữ la-tinh mà chế ra thứ chữ *rōmaji*, lối chữ này được mấy vị linh-mục áp-dụng đẻ in sách dạy đạo cho người Nhựt. Vào thế-kỷ XVII, tại Hội-An có một số người công-giáo Nhựt trú-ngoại được các Cha giảng-đạo bằng những sách đạo in chữ *rōmaji* tại Nhựt. Vì theo lối viết ấy, các cha mới áp-dụng bên tiếng Việt và chế ra chữ Quốc-Ngữ, nhưng không có dấu giọng. Năm 1624, Cha Alexandre de Rhodes đến Đàng Trong và học tiếng Việt với cố Francisco di Pina. Rồi lúe ra Bắc giảng-đạo, cha de Rhodes nhận thấy các giọng miền này phân-minh nên mới bày ra năm dấu giọng cho chữ Quốc-Ngữ. Vào năm 1651, ông có xuất-bản tại La-Mã quyển « Tự-Vị Nam-Lạp-Bồ » (*Dictionnaire Annamitico-Lusitanum-latinum*). Lối chữ ấy có khác chút ít với chữ ta viết ngày nay.

(Còn nữa)



ALEXANDRE PETÖFI

NGƯỜI CHỈ SỐNG CÓ 26 NĂM MÀ ĐƯỢC TRUY- PHONG LÀ NHÀ THƠ VĨ-ĐẠI NHẤT CỦA HUNG-GIA-LỢI.

của
PHẠM-CÔNG-THIỆN



Alexandre PETÖFI

(Hình do tác giả vẽ)

*Dậy nào ! Hỡi dân Hung... Tô-Quốc kêu gọi chúng ta !
Dù người có làm sao di nữa, cũng chờ nên bỏ lỡ cơ hội này !
Tự-Do ? ... Nô-lệ ?...
Hôm nay ta hãy lựa chọn ngay !*



I có ở Budapest vào ngày 15 tháng ba, cách đây một trăm mươi năm, đều cảm nghe rộn-ràng tiếng ca rân mà oai-hùng từ khu vườn bảo-tàng-viện quốc-gia vắng lại, câu rõ

câu mất... hòa lẫn với tiếng mưa nặng hột lải-nhai rơi. Ở phải, ngày lịch-sử ấy, ngày 15-3-1848, mưa đồ nhiều, nhiều lắm, có lẽ ông Trời đã khóc cho một chế độ tàn-bạo đang ngoe-ngoáy sắp chết.

Người ta còn nhớ ngày ấy khắp các vách tường ở thành phố đều dán những dòng thơ ái-quốc trên của PETÖFI. Và cũng ngày ấy, theo sau PETÖFI, cả một sông người nhiệt-huyết ô-ạt dậy tiếng ca vang khúc hát muôn thuở của dân-tộc.

Như dòng nước lũ, họ chảy phăng - phăng bất - tuyệt vào những lao-ngục quét sạch nhẵn những gì tiêu-biểu cho chính-sách chuyên-chế của ngoại bang.

Một trăm lẻ tám năm sau, tại một công-trường ở Budapest, con cháu họ dậy tiếng ca lại khúc hát ngày xưa của PETÖFI.

Nếu không có PETÖFI chắc cuộc cách-mạng 1848 không được tiếng vang mãnh-liệt như vậy.

PETÖFI là ai ? Một liệt-sĩ, một nhà ái-quốc hay một Rouget de Lisle của Hung-gia-Lợi ? Phải hết, ông là một liệt-sĩ, một nhà ái-quốc, một Rouget de Lisle và cũng là một thi-hào vĩ-đại nhất của dân-tộc Hung-gia-Lợi. PETÖFI là nhà thơ của cuộc cách-mạng năm 1848 và cũng là linh hồn của cuộc cách-mạng 1956.

Cũng như thi-hào Anh John KEATS, đời ông là cái khoảng thời-gian ngắn-ngắn hai mươi sáu năm trời ! Đối với cuộc đời của KEATS, tôi cảm thấy bùi-ngùi thương-hại. Còn với cuộc đời của PETÖFI, tôi thấy mình phải ngậm-ngùi cúi đầu bái-phục, cũng như đối với thi-hào Đức KÖRNER hay nhạc-sĩ Trung-hoa

LA-HỐI. Những con người hy-sinh hoa-niên cho TỰ-DO của dân-tộc, SỐNG-CỘN của đất Tô và VINH-QUANG của giống-nòi. Họ mới chính là những tâm lá rung về cội...



Alexandre PETÖFI chào đời tại Kiskörös đầu xuân năm 1823. Mới sinh ra, ông quá èo-ot, tới nỗi mấy bà hàng xóm đều thầm-thì : « Chao ôi ! thằng nhỏ mới tí-ti làm sao ! Ý-chừng nó sống được dăm ngày là cao... » Rồi bà đỡ cũng nói với cha ông : « Này bác ạ, chỗ quen lớn biết nhau, tôi không muốn giấu-giếm làm gì, thà biết trước để khỏi đau-buồn-vô-ich. Cái mạng thằng cháu đây chắc yêu-tử bác ạ... Tôi e rằng cháu nó không thể được lâu đâu.. » Tội-nghiệp ! Ông cụ râu-râu nét mặt, không biết làm gì hơn là đi thò-thần lại nhà thờ sụp qui xuống trước thánh-đường, chấp tay thành-kính xin hiến sự sống của đứa con cho thượng-de lo-liệu.

Phép lạ: PETÖFI không chết như mọi người đều tưởng mà càng lớn ông càng khỏe mạnh thêm lên ; cả về đường tinh-thần và vật-chất, ông đều vượt những đứa bạn đồng-niên. Ông mau lớn lẹ-lùng, thân-hình ông cà-khang như cà-kheo vậy !

Chờm lớn lên PETÖFI sớm ý-thức một tình-yêu nước vô bờ-bến. Một hôm, hồi còn học ở trường tiểu học Kiskörös, một thằng bạn lại trêu ông :

— Mày ơi, mày không phải là dân Hung! Mày là một thằng lai-cǎn... è... lai-cǎn!...

Chẳng nói chẳng rắng, PETÖFI xẩn vào túm cổ đánh loạn-xì, đến nỗi thầy giáo lại can, ông mới chịu thôi; sự thực, cha của PETÖFI không phải là một người Hung chính-tông, ông hơi « lai-cǎn » một tí. Song đối với PETÖFI, ai nói ông không phải là một người Hung thiệt-tho, ông cho là một điều miệt-thi khă-đ nhât.

Năm 16 tuổi, ông lên thành đô Budapest theo học ban trung-học. Ông bắt đầu nghiên-ngẫu đọc đủ các sách từ CICÉRON tới GESSNER và WIELAND.

PETÖFI rất thích đọc CICÉRON; song, một hôm, người ta bỗng thấy ông bỏ quách CICÉRON đi mà nghiên-ngẫu quyền « Nghệ-thuật yêu » của OVIDE! Nghĩa là PETÖFI bắt đầu yêu... Chao ôi, mối tình đầu mới đẹp, mới thơ, mới mơ-mơ mộng-mộng làm sao! PETÖFI yêu cô gái của một ông mục-sư (GOETHE-hồi trẻ cũng yêu cô gái của một ông mục-sư!)

Người ta thường bảo: « Người mình yêu ở cái thủa ban đầu lưu-luyến ấy ít khi là người bạn trăm năm của mình sau này ». Năm 1847, PETÖFI cưới vợ, vợ ông không phải cái cô con gái « hây hây má đỏ » của ngày xưa ấy, mà là cô con gái của một nhân-vật quan-trọng đương-thời.

Đời của PETÖFI có thể gọi là cuộc đời phiêu-linh của một tên tú-chiếng giang-hồ. Ông đã từng làm một tên lính luân-lạc bốn phương trời. Có lần người ta thấy ông đi lang-thang tận ngoài biển-cương heo - hút không một xu con dính túi. Có một lần người ta thấy ông làm tên kép cho một gánh hát rong nghèo-nàn. Nhờ những dịp này đây, ông đã cảm - thông được đại - chúng, sống sát với đại - chúng và rung - động cùng một nhịp đau-thương, khổn-khổ với mọi người. Trước đau thương của dân - tộc, PETÖFI nguyện luôn tranh - đấu để đem hạnh-phúc về cho họ.

Vì quá túng - bần - quẫn - cùng, ông mới xin làm lính để sống lây-lắt qua ngày, được một thời-gian ngắn, ông phải giải-ngũ vì vướng bệnh nặng. Sau khi lành bệnh, ông lại một phen kéo dài kiếp đời lê-thê cùng cực của một tên lăng-tử, giang-hồ.

Biết bao lần PETÖFI đòi xuýt chết. Song ông cũng mặc-nhiên cố gắng làm thơ để gửi báń k ếm tiền mà sống. Ông gửi báń thi tập đầu lòng của ông. Tất cả các nhà xuất-bản đều từ-chối. Lần cuối cùng, ông kiên - tâm gửi đến nhà thơ nổi tiếng VÖRÖSMARTY. Lần này, ông thành công. Chẳng những được VÖRÖSMARTY mua báń thảo để xuất - bản, PETÖFI còn được nhà thi-sĩ trú-danh: này tán - thương, khích - lệ và:

gọi ông về cho giữ một chân biên-tập-viên của tạp-chí.

Thế là từ nay PETÖFI đã hết nơm-nớp sợ xuýt chết đói.

Đời ông cũng tạm yên - ổn nhất-thời

Từ đây, ông chỉ lo tìm tòi học hỏi và trú-trác để tự tạo cho mình một địa-vị trong lâu - đài văn-học Hung-gia-lợi.

Lần - lần, PETÖFI nổi danh lừng-lẫy, những tác-phẩm của ông đều được hoan - nghênh nhiệt-liệt. Danh ông át cả thi hào trứ danh VÖRÖSMARTY và ngày nay, PETÖFI được suy-tôn là nhà thơ vĩ - đại nhất của dân-tộc Hung-gia-lợi.

Nước Hung bị Áo thống-trị từ thế-kỷ XVI, khỏi nói, ta cũng biết, dưới một chế-độ tàn-nhẫn, bóc-lột, dân Hung đã phải khổn-cùng đến mức nào.

Bởi thế, lòng họ căm-phẫn đến cao-dộ, phong trào phản-kháng càng ngày càng bồng-bột nỗi dậy và lan rộng khắp nơi. Đến tiễn-báu thế-kỷ XIX, phong trào vận-động độc-lập xuất hiện toàn-quốc.

Đã từ lâu, PETÖFI đau lòng vì nỗi vong-quốc nên ông hăng-hái tham-gia một tổ-chức cách-mạng trong nước. Năm 1848, cuộc cách-mạng toàn-quốc bộc-phát. Toàn dân đều một lòng hy-sinh cho cuộc đại Hồi-sinh của đất Tô mà lãnh tụ là nhà đại ái-quốc KOSSUTH, đứng sau KOSSUTH là PETÖFI.

KOSSUTH là Linh-Hồn của cuộc Cách-Mạng; còn PETÖFI là Nhà Thơ của Cách-Mạng.

Bấy giờ, khắp nước, đi đâu ai cũng nghe vang rền những vần thơ ái-quốc đầy nhiệt-huyết của PETÖFI.

Bài « Đứng dậy ! hỡi dân Hung ! » (chữ Hung : Talpra Magyar !) của ông là ám-hiệu của cuộc cách-mạng :

Dậy nào ! hỡi dân Hung, Tô Quốc kêu gọi chúng ta !
Đù người có làm sao di nữa,
cũng chó nén bỏ lỡ cơ-hội này !

Tự - do ?... Nô - lệ ?...
Ta hãy lựa chọn ngay !
Chúng ta phát thệ, chúng ta
phát thệ !
Cùng Thiên-de eúa tiên-nhân :
Chúng ta không muốn
Chui vào vòng nô-lệ !...

Năm 1849, hàng nghìn dân Hung bị giết tàn-nhẫn tại trận chiến Fehéregyháza. Họ lấy máu xương để rửa nhục tổ-quốc, họ đã chết để cho tổ quốc họ sống và nòi giống họ có một chỗ đứng dưới ánh mặt trời.

Hàng nghìn xác người vùi-dập trong một huyết - mả chung không áo - quan, không khăn-liệm. Trong số đó có PETÖFI: Nhà thơ bất-tử của Cách-mạng.

Năm ấy, ông mới có hai mươi sáu tuổi.

Cá mảng sống ba thế-kỷ,
rùa sống đến hai trăm năm,

mà con người lại chỉ sống có hai mươi sáu năm ư? Thật là oái-oăm!

Phải chăng trần-gian là một sân-khấu?

Mà về phần PETÖFI, vở tuồng *dã xong rồi* (Acta est fabula=la pièce est jouée.— AUGUSTE) tuy ông chỉ đóng trong chốc-lát, song tôi tin rằng ông rất hài lòng và riêng ông, ông có thể hanh-diện vi diễn xuất của mình đã đạt tới cái tuyệt-đich của Nghệ-thuật.

★ VÀI VĂN THƠ ĐẸP CỦA PETÖFI

ít có độc-giả nào thạo Hung-nữ, vì vậy dưới đây tôi xin cù ra những bản dịch ra thơ Pháp để độc-giả tạm có một ý-niệm đại-khai về thơ của PETÖFI. May mắn dịch ra thơ Pháp dưới đây rất khéo, lột được một phần nào cái hồn của nguyên-tác, nên tôi chép ra đây để độc-giả thưởng-lâm:

Tu aimes le printemps

Toi, tu aimes le printemps
Et moi j'aime l'automne;
Ta vie, c'est le printemps
Et ma vie c'est l'automne

Sur tes joues, c'est le printemps
Qui comme rose s'épanouit

Mais mes yeux las sont comme
En automne le soleil gris



Il ne me reste plus qu'un pas
Un seul pas en avant,
Et c'est l'accueil glacial
De l'hiver qui m'attend.



Mais si tu avançais d'un pas
Et je reculais d'autant
Nous serions tous les deux
En plein été brûlant.

(E. BENCZE dịch).

(Em yêu mùa Xuân, Anh yêu
mùa Thu. Đời em là Xuân, đời
anh là Thu. Mùa Xuân trên đời má
em hé nở như đóa hồng. Song
đời mắt anh mệt mỏi như mặt
trời xám-xịt mùa Thu. Anh chỉ
còn một bước. Chỉ một bước tới
thời, sự tiếp dãi lạt-léo của mùa
Đông sẽ sẵn sàng đón anh. Song
nếu em tiến tới một bước và anh
lùi lại cũng thế. Đời ta sẽ ở
giữa mùa hè nóng cháy).



Une pensée me tourmente

Une pensée sans cesse me tour-
mente...
Mourir dans un lit bien chaud,
de mort lente,
Comme une fleur, lentement se
faner,
Qui est rongée par un ver caché;
Se consumer en lente agonie,
Telle dans une chambre vide
une bougie...
Ecoute ma prière, Seigneur,
Ne permets pas qu'ainsi je meure.

Que je sois l'arbre, par la foudre
frappé
Ou qu'un ouragan du sol a
arraché;
Que je sois le roc, que l'impé-
tueux tonnerre
Du haut des cimes a lancé vers
la terre;
Quand tout les peuples esclaves
d'à présent,
Las de porter le joug formeront
leurs rangs
Les visages roses, rouges les
drapaux,
Sur les étendards inscrits ces
nobles mots:

«Liberté du monde».
Qu'ils crieront à la ronde,
Qu'ils crieront à l'Orient comme
à l'Occident,
Et quand viendront les combattre
les tyrans,
Que je tombe là,
Parmi les combats,
C'est là que je veux que le sang
quitte mon jeune cœur,
Et quand, une ultime fois, je
veux crier mon bonheur,
Que ma voix soit couverte par
les clairons,
Le bruit des fers, le tonnerre
des canons,
Et que sur mon cadavre des
chevaux déchaînés
Courent, impétueux, au triom-
phe assuré,
Qu'ils me laissent là, broyé,
écrasé...
Qu'on ramasse là mes ossements,
Quand viendra le jour de l'en-
terrement,

Où avec une grande solennité,
Musique majestueuse, drapeaux
voilés,
On mettra les héros dans leur
commune tombe,
Qui seront morts pour toi, à
liberté du monde!
(BENCZE dịch)

(Một ý-tưởng cứ dày - vỏ tài
khôn dứt... Năm chét chàm-
chạm trong một cái giường thật
ấm như một đóa hoa tàn úa lầu
hồi vì bị một con sâu ăn-kết
ăn mòn. Năm chét lòn hồi như
thế trong một phòng trống lạnh
với một cây đèn cầy leo lết....
Chao ôi, lạy Thượng đế, xin
hãy doái đến lời thành-
khẩn của con, lạy Thượng đế
đừng cho con chết như thế. Xin
cho con làm một cái cây bị sét
dánh hay bị một con bão nhử
tung cả rẽ khỏi đất; xin che
con làm khổ đá cứng để bị tiếng
sấm kinh-hồn đánh từ những
đỉnh cao. Khi tất cả các đài
tộc nô-lê ngày nay, đã chán
ngấy mang ách trâu-bò, cùng
nhau biến-thành hàng-nữ, nết
mặt bùng hồng với những ngọn
hồng kỳ, trên lá cờ phấp-phới ghi
những hàng chữ cao qui này: «giải
phóng nhân loại». Họ gào lớn ở
Đông phương cũng như ở Tây
phương và khi quân tàn bạo đến
dánh giết, xin cho con ngã quỵ
nơi ấy ở giữa chiến-trận. Nơi ấy
con muốn cho máu trào ra từ
buồng tim non trẻ của con. Vì
con muốn, một lần cuối, kêu k

reo mừng hạnh-phúc, tiếng con sê được hòa lân cùng tiếng kèn, tiếng gươm dao, tiếng nô kinh-hùng của đại-pháo. Và lúc chiến thắng chắc-chắn, những con ngựa tuột xích sê tung chạy hung-hăng đè trên thi-thề của con, con sê nằm ở đây bị tàn-nghiền bẹp nát... Rồi khi người ta thu nhặt hài-cốt của con, đến ngày mai tảng long-trọng cực-kỳ, nhạc trầm nghiêm, cờ bay rợp trời. Những bậc anh hùng được tảng vào một huyệt-mả chung. Họ chết vì mi, hối tự-do của Nhân-loại !



PETÖFI để lại hậu thế vô số văn thơ tuyệt-tác, song vì khuôn khổ của tạp-chí, nên tôi xin cử ra hai bài trên thôi, trích dịch nhiều quá, e rườm.

Tuy sống có hai mươi sáu năm thôi, nhưng thi-nghịp của PETÖFI cũng khá phong-phù. Ngoài những văn thơ trữ-linh tuyệt-tác xuất-bản từng kỳ trong khoảng năm 1844 đến 1849, PETÖFI cũng đồng thời cho xuất-bản nhiều bài anh-hùng-ca trường-thiên như:

— Người thơ rèn ở làng (chữ Hung: A helyseg Ka apáesa);

- Gioan, người hùng (chữ Hung: János Vitéz);
- Istok, người diên (chữ Hung: Boiond Istok);
- Người truyền-dạo (chữ Hung: Az Apostol).

Về tác-phẩm tản văn của ông phải kể vài đoản-thiên và một quyển tiểu-thuyết «Dây thừng của Đao thủ phủ» (chữ Hung: A hóhér Kőtele). PETÖFI chỉ thành-cảo một vở-kịch «Cọp và linh-cẩu» (Tigris és hiéna).

Ngoài ra, PETÖFI cũng có dịch kịch của SHAKESPEARE, thơ của THOMAS MOORE, của SHELLY và của BÉRANGER. Thơ của PETÖFI ngày nay được dịch ra hầu hết các thứ tiếng ở thế-giới. Không ai còn chơi cãi địa vị tuyệt-dâng của PETÖFI trong lâu-dài văn-học của Hung-gia-lợi.

Ông chỉ sống có hai mươi sáu nă : «Mệnh ấy yêu nhưng danh ấy thơ» chẳng những thơ trong văn-học Hung-gia-lợi, mà còn trong văn-học thế-giới và trong cả lịch-sử giải-phóng các nhu-cốp tiểu-dân-tộc !

PHẠM CÔNG - THIỆN

★ TĂNG LƯƠNG

Ông Chủ Hàng nói với thầy ký già định gấp ông ta để xin tăng lương :

— Thầy Hai, nè ! quảng cáo là nhắc đi nhắc lại một luận-diện; cứ nhét đại vò đầu óc khách hàng dầu họ có lơ đãng cách mấy đi nữa, nói thật họ cũng phải nghe. Thầy phải nhắc, nhắc, nhắc hoài...

— Dạ thưa ông : Tăng lương, Tăng lương, Tăng lương. Tăng lương, Tăng lương !

Đười ươi



DUYỀN NỢ ĐỒNG HỒ

CÔ BẠCH-YẾN

xem chóp nóng với chị Yến và con, nghe Ba ? Tuồng này hay lắm cơ !

Tôi cũng nói góp theo :

— Có cô đào trú danh Gina-Lollobrigida đóng vai chánh, cô ấy đẹp lắm Ba à.

— Vâng, thì di nhưng có kịp giờ không dã ?

— Không trễ Ba à, bày giờ năm giờ ruồi, sáu giờ mới hát còn sớm chán.

Ba tôi đưa tay xem đồng-hồ bỗng hô to :

— Đã sáu giờ mươi ché còn sớm gì nữa. Trễ rồi. Bỗng ngó lên vách tường trong nhà, ông ngạc nhiên :

— Ủa ! cái đồng hồ treo đã chết lúc nào ? Thời đế Ba ở nhà, sửa cái đồng hồ đã, con !

Tài tiu-nghỉu muốn khóc. Ba tôi an ủi :

— Chín giờ Ba sẽ dẫn hai con đi chử việc gì mà mếu ! Bây giờ Tài hãy nhắc ghế lại dày cho Ba đem chiếc đồng hồ xuống sửa đã,

Sao thứ hai đi học trễ bị thầy đánh đòn đa.

Ba tôi từ từ hạ chiếc đồng hồ xuống để trên di văng tháo ra xem.

Em tôi và tôi lại ngồi gần bên để xem. Tài nhín châm chỉ vào chiếc đồng hồ nhỏ Ba tôi đeo trên cổ tay, và rủ rỉ nói :

— Sang năm con thi đậu, Ba thưởng cho con chiếc đồng hồ đeo tay Ba nhé ?

— Ủ, ráng học thi đỗ Ba thưởng cho. Nhưng con nên biết rằng đời bây giờ tụi con đua nhau đeo đồng hồ tay, chó hời Ba đi học đâu biết được cái đồng hồ tay là gì ! Cho đến khi Ba ra làm công chức rồi cưới má con, mà Ba cũng chưa được hân hạnh đeo một chiếc đồng hồ tay nữa đó !



Tại Ba không thích đeo hả ?

Hồi đó đã làm gì có đồng hồ đeo tay nhiều loạn xị như bây giờ ! Có bán nhưng ít thôi. Chỉ người có tiền nhiều mới sắm mua. Bây giờ thì 200 \$ cũng có

một cái đồng hồ tay. Đồng hồ Nhựt đem bán kí lô, tính giá chỉ vài chục đồng một cái !

— Vậy chó con tưởng đồng hồ đeo tay có từ hồi xưa hồi xưa, lận đó !

— Cứ kể từ hồi xưa hồi xưa, thì bắt đầu từ thế kỷ thứ V người Âu châu đã biết dùng đồng hồ rồi, nhưng chỉ có đồng hồ lớn, còn thô kệch lắm. Đàn ông giàu sang thì có đồng hồ trái quít cột trong túi áo gi-lê, hoặc treo lung lẳng nơi thắt lưng da dề « láy le ». Còn các bà quý phái thì đeo đồng hồ tòn ten ở trước ngực cũng như chị Yến con đeo chuỗi hột vảy đỏ. Những kiểu đồng hồ đeo như thế ít lắm, chỉ riêng một số người quý tộc mới dùng gọi là đồ trang điểm xa xỉ chó không cần đeo coi giờ vì ít khi chạy dép.

Rồi đến năm 1560 Bà tước Leicester là tình nhân của Bà Elisabeth hoàng hậu nước Anh, có tặng cho Bà một chiếc đồng hồ tròn nạm kim cương xinh xắn, bà buộc nó vào trong sợi tơ dài đeo tòn ten ở cánh tay trông rất kỳ dị nên không ai bắt chước cả. Mãi đến năm

1790. Một buổi sáng mùa xuân, trên chiếc ghế đá trong vườn hoa Genève có một thiếu-phụ xinh đẹp ngồi cho con bú, nhưng chiếc đồng hồ đeo trước ngực nàng, (theo mốt hồi đó) cứ vuông

vào mình đứa bé, nàng liền cởi ra và lấy dây cột đeo ở cổ tay. Vừa khi ấy một anh thợ làm đồng hồ đi ngang qua, trông thấy thế bèn nảy ra ý nghĩ chế ra kiểu đồng hồ đeo tay dễ tặng cho người yêu của anh. Người thợ đồng hồ đa-tinh ấy tên là **Jacquet Droze**. Nhưng chiếc đồng hồ lúc bấy giờ còn quá to, đrowsing kính đến năm, sáu phân thể nên đeo ở tay không được mỹ-thuật cho lắm, làm ra bán không ai mua. Đến năm 1806 Hoàng Hậu **Joséphine** vợ vua **Napoléon** đệ I của Pháp cưới vợ cho cậu con trai riêng của Bà là **Engène de Beauharnais** lấy công chúa xứ **Bavière**. Hoàng hậu ban tặng cho cô dâu một đôi xuyến vàng cẩn ngọc thạch, trên chiếc xuyến có gắn một chiếc đồng hồ nhỏ xinh-xắn do một người thợ kim-hoàn ở Paris chế riêng cho Bà. Đồng hồ ấy rất đẹp nhưng vì quá nhỏ và máy móc chưa được tinh-xảo nên xài chẳng bao lâu thì bị chết máy...

— Chắc cái đồng hồ đó cùi lăm cũng như đồng hồ treo của mình vậy chó gì ! hả Ba ?

— Tài, em cứ hỏi mãi để Ba kể cho mà nghe rồi mai mốt thầy có ra đề luận-văn về cái đồng hồ thì biết mà làm. Thế rồi sao nữa hả Ba ?

— Vào các thế kỷ **16, 17, 18**, bên Âu Châu đã dùng đồng hồ thịnh-hành rồi, nhưng còn thô sơ lắm con a. Hoàng-đế **Napoléon** đệ I của Pháp thích đeo

đồng hồ nhất, bao giờ trong túi áo gilet của ông cũng có thường trực một chiếc đồng hồ nhỏ. Ông lại còn bắt-buộc các vị Thống-chế và Đại-tướng của ông phải luôn luôn mang đồng hồ bên mình để xem cho đúng giờ trong lúc đánh giặc. Ông là người có tài chỉ huy trên chiến địa, biết sắp đặt các chi tiết hết sức chu đáo như bộ phận của một cái máy, nhờ vậy mà ông đánh đâu thắng đấy. Ấy thế mà đến trận quyết-liệt nhất vào ngày 18-6-1815 ở **Waterloo**, một mình Napoléon chống cự với bốn hoàng đế Áo, Đức, Anh, Nga, từ sáng sớm mãi đến ba giờ chiều Napoléon đã già, đem chiến thắng về vang về cho nước Pháp nhưng đến lúc chót không ngờ Thống - chế **Grouchy** kéo viện binh đến trễ có năm phút mà Napoléon phải thất bại một cách thảm-hại, hết cả một đội ngài !. Chiếc đồng hồ có quan hệ đến vận mạng của Napoléon là thế ! Vua **Louis XVIII** cũng rất thích đồng hồ. Tui con có học Sử-ký chắc còn nhớ năm 1820 vua **Gia-Long** băng hà, vua **Minh-Mạng** lên nối ngôi. Louis bèn cử ông **Chaigneau** qua Huế làm lãnh-sư, có đem theo nhiều lể vật của vua Pháp gửi tặng vua **Minh-Mạng**: một chiếc đồng hồ mạ vàng, một tấm kiển lớn, một khẩu súng lục v... v...

Vì vậy ta có thể nói vua **Minh-Mạng** là người Việt Nam đầu tiên đã có chiếc đồng hồ vậy. Nhưng nhà Vua lại không dùng

đến, vì nước ta lúc ấy không tinh giò phút như Âu Tây mà lại tinh theo Tú: Tý, Sửu, Dần, Mão.... hoặc chỉ đoán chừng thời gian theo bóng mặt trời mà thôi. Qua năm 1847 chiến-thuyền Pháp đã bộ ở Đà Nẵng và bắn vào thành, quân thua chạy. Bấy giờ vua Thiệu-Trị nổi ngôi vua Minh-Mạng, tức giận bèn lấy tất cả tảng vật của Pháp đem đập bể cả, trong số đó có chiếc đồng hồ mạ vàng cũng nát tan-tành. Xong ngài sai quân lính lấy chổi quét sạch !

Thế kỷ XIX, cho đến một nửa thế kỷ XX, các nước văn minh trên thế giới vẫn dùng kiểu đồng hồ lớn mà ta gọi là « đồng hồ trái quít ». Lúc ấy đàn ông thì thích đeo trước bụng với một dây chuyền bằng vàng hay bằng bạc, đàn bà thì vẫn đeo tòn-ten nơi cổ, hoặc bỏ trong túi áo dài hay đeo nơi váy. Chiếc đồng hồ đeo tay chỉ được chế tạo ra nhiều vào khoảng năm 1880 do bộ

Hải-quân Đức bắt đầu đặt làm tại La Chaux de Ponds là nơi sản xuất đồng hồ đúng nhứt ở Âu Châu. Từ đấy các xưởng khác ở Thụy-Sĩ bắt chước kiểu và làm ra đem bán ngoài thị trường Âu Châu nhưng kết quả không được mỹ mãn viso người tiêu-thụ rất ít.

Khi đó một chủ xưởng chuyên môn chế tạo đồng hồ đeo tay ở

Thụy Sĩ tên là Girard thấy bán ế bèn cho một đại diện đem qua Mỹ làm quảng cáo để bán thử. Anh ta đi từ Huê-Kỳ xuống tận Nam-Mỹ, đến xứ Chili quảng cáo rát cả cổ mà chẳng ai mua, anh ta bèn đem món hàng ế ẩm kia trở về Thụy Sĩ. Người ta chê rằng : « đồng hồ đeo tay dễ bị bể, bị uốt át ngoài mưa hay khô dầu dưới ánh nắng v.v... ».

Thấy bán ở Mỹ không được, ở lục địa Âu Châu cũng không xong, ông Wilsdorf đại lý đồng hồ tay ở Thụy Sĩ bèn mang qua Anh cố bán thử xem. Ông và hai người thợ của ông đeo mỗi người một chiếc đồng hồ nhỏ ở cổ tay đi quảng cáo khắp kinh đô Luân-Đôn, mọi người đều trè môi bếu miệng cho là ba chúa điện, họ bảo rằng : « Đồng hồ mà lại đeo ở cổ tay thì chỉ



để lòe chứ dùng sao được ? Lở quơ tay đựng nhầm vào vật gì là bể tan ngay còn đâu mà xài cho bền lâu ». Ông Wilsdorf, thất vọng cùng hai người thợ cởi chiếc đồng hồ ra dấu trong túi quần rồi đáp tàu trở về Thụy-Sĩ.

— Chắc ông ấy xấu hổ lắm phải không Ba ?

— Không đâu con ạ ! Cách đó

31 năm nghĩa là vào khoảng 1927 một hôm có cô thư ký đánh máy tên là Mercédès Gleitze tuyên bố với báo chí ở Ba-Lê rằng đến ngày 7-10-1927 cô sẽ hơi từ bờ biển Pháp qua bờ biển Anh xa độ 33 cây số. Các báo đều loan tin cho biết, thế rồi đàn chúng Anh kéo đến bờ biển đông nghẹt để chờ xem cô thư ký nào kia mới 18 cái xuân tròn mà dám mạo hiểm đến thế... Quả nhiên trong chốc lát người ta thấy một thiếu nữ từ ngoài khơi bơi vào, chính là cô Mercédès Gleitze, mọi người đều vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Cô Mercédès Gleitze tươi cười bước lên bờ với một chiếc đồng hồ đeo tay bằng vàng nhỏ xinh xắn. Cô tủm-tủm cười ngó chiếc đồng hồ : « Cô chỉ hơi có 3 tiếng đồng hồ thôi ».

Mọi người đều lấy làm lạ xúm lại hỏi cô :

— Cái đồng hồ của cô xuống nước mà không chết máy, không bị vỡ nước à ?

— Không.

Sáng hôm sau báo Daily-Mail, một tờ nhựt báo bán chạy nhứt ở Luân-Đôn, đăng cả một trang nhứt nói về cô Mercédès Gleitze kèm theo những bức ảnh chụp cô và chiếc đồng hồ đeo tay của cô.

Chỉ một tuần sau, Wilsdorf chở 10 thùng đồng hồ đeo tay giống hệt của cô Gleitze đem qua Luân-Đôn bán, chỉ nội trong hai ngày đã hết sạch. Thị ra đó là một lối quảng cáo mới lạ của ông Wilsdorf cho đồng hồ đeo tay của ông, và cô Mercédès chính là cô nữ thư ký đánh máy của ông vậy !

Thế là từ đó, chỉ cách 30 năm nay thôi, các nước Anh, Mỹ, Pháp, mới bắt đầu dùng đồng hồ đeo tay, rồi đến cả Âu Châu qua Mỹ Châu rồi tràn lan khắp thế giới, mà nguồn gốc là do một cô nữ thư ký đánh máy khôn ngoan và cam đảm mặc « may-dô » mà « lancer » nó trên làn sóng biển Manche...

Ba tôi nói đến đây thì cũng vừa sửa và lau chùi xong chếc đồng hồ, người đem treo lại chỗ cũ và hỏi :

— Thôi các con hãy sửa soạn đi xem chớp bóng lì vừa. À nhưng các con hãy vào gọi má các con đi cho vui !

Mẹ tôi lúc ấy cũng vừa bước đến bảo :

— Có đi thì mai lên một tí, nhưng tôi cấm sáng mai không ai được ngủ trễ đấy nhé !

— Thưa má, sáng mai chúa nhựt ạ !

* Độc lực nan chí, chung kình dị cù »

Một người không mang nỗi, nhiều người sẽ dễ mang.

LÃO TỬ

ÁNH ĐÈN

DỊCH RA VIỆT-VĂN
VI - HUYỀN - ĐẮC

TIỀU THUYẾT TRUNG-HOA
của TÙ - VŨ

(Xem P. T. từ số 2)

III



AU khi chia tay với La-hình-Lụy, ngày đêm, tôi nghĩ kế đê thoát-ly sự khống-chế của quân nhân Nhật. Mỗi ngày, họ càng hoành-hành dữ thêm. Sự bắt bớ cứ lan rộng mãi, không mấy ngày, trên báo-chương không có đăng ảnh những người bị quân Nhật tàn nã. Những người đó toàn-thị là thanh-niên ái-quốc. Thè nào, tôi cũng phải mau mau trù hoạch kế-sách đê ra hậu phương.

Một hôm, tôi nhận thấy trên mặt báo tấm ảnh của La-hình-Lụy. Thôi chết rồi! Hắn là người soạn cáo cho tập-san của tôi, mà tôi lại là chủ-bút những tập-san đó; trước sau rồi họ cũng sẽ truy-nguyên mà bắt tôi, chứ chẳng không! Nếu họ điều tra ra, cái việc tôi đưa ba phong thư giùm hắn, tôi còn cãi, làm sao cho xuôi? Trong thâm-tâm tôi, vẫn tiềm-ẩn lòng báo-phục[s]ự La-hình-Lụy cướp sống trên tay người yêu của tôi. Nhưng tôi không thể có cái cù-chì hèn-đốn, đi tố-cáo hắn với

quân Nhật, đê trả thù và đê gỡ mối nguy cơ cho mình. Suy đi tính lại, vị tất tôi đã cứu nỗi, vì quân Nhật rất đa-nghi, biết đâu, nhân sự tố giác đó mà họ không coi tôi là một kẻ đồng lõa với hắn, chưa chắc gì họ đã tóm được hắn, mà điều có thể xảy đến, là họ tóm ngay cõi tôi, cái đât.

Tôi đau khổ đến cực điểm! Tôi phải đi khỏi cái thành phố Thượng Hải này, mới yên thân, mát ngót, được.

Nhưng số mệnh đã an-bài một cách khác. Tôi không thể nào thoát-ly khỏi được bàn tay khắc-nghiệt của nó. Tôi đã bị đem ra làm vật thử thách và phải đương đầu với hai điều: thiện, ác.

Thì đây, hôm 21 tháng chạp, năm 1941, ba tên quân Nhật có đem theo ba tên ngụy-cảnh, đột nhiên, áp-dao nhà tôi, và địệu tôi tới bộ tư-lệnh, đê tra hỏi.

May cho tôi, nhân tôi đã trù định ngày 28 tôi thì sẽ rời Thượng-Hải, cho nên, mấy tối trước, tôi đã đốt được đi tất cả giấy tờ quan-hệ. Các việc vừa làm xong xuôi, thì vào lối quá trưa, họ đến gõ cửa. Kè ra, họ

có một thái-độ hòa-hoãn. Họ cũng chẳng lục-loi, khám xét gì cả. Cái buồng ngủ của tôi thuộc một sở công ngụ. Tôi có một người đây tớ gái, nhưng người này ở một nơi khác. Tôi xin phép họ, bấm chuông gọi người đó. Họ ưng ý ngay. Người đây tớ đó tên là Hà-M, người An-Huy và đã có tuổi. Hà-M bước chân vào buồng thì tỏ vẻ sợ hãi, nhưng tôi phải bảo ngay rằng, chẳng có việc gì quan-trọng đâu, vú cứ yên tâm. Tôi lại xin bọn quân-nhân cho tôi nói riêng với Hà-Má một vài điều, họ không nghe. Cùng thế, tôi yêu cầu họ, cho tôi dùng điện thoại vậy, thì họ nói, đến tư-lịnh bộ, cũng sẽ có dây nói. Chẳng còn biết làm thế nào hơn, tôi đành móc túi, lấy ra một món tiền, giao cho Hà-Má và dặn vú ấy, sáng mai sớm đi báo tin cho một người bà con của tôi rõ sự tình, đê người ta tới, cùng với vú ta, coi cái phòng đó giúp tôi, trong khi tôi vắng mặt. Đoạn, tôi nhắc chiếc mũ ở mắc, đặt lên đầu, lấy cái áo phủ ngoài bận lên người, với vội lấy chiếc bàn chải đánh răng, nhét vào túi, và quay gót đi theo họ. Ở ngoài cửa, tôi chợt thấy có một quân-nhân Nhật và một tên ngụy-cảnh, đứng chắn ở đó. Hà-Má muốn đi theo tôi ra đường, nhưng vú đã bị ngăn lại. Nhìn lại, tôi thấy hình như họ giữ lấy Hà-Má và cùng nhau vú ta, kéo nhau lên phòng trọ của tôi. Nhất định, lúc này, họ mới lục-soát đồ đạc của tôi, cùng là tra-khảo Hà-Má.

Cái xe chở tôi không phải là một chiếc tủ-xa, mà là một cõi xe rất lich-sự. Tôi ngồi ở giữa hai người lính Nhật. Tài xế liền mở máy và cho xe chạy.

Xe đi qua một đường phố đông đảo, tôi hy-vọng nhìn xem, may có gặp ai là người quen chăng. Tôi chợt nghĩ tới tội-trạng của tôi, tôi chỉ thấy rằng, trong các tập-san của tôi, tôi đã dùng lời văn trào-lộng mà phùng-thích bọn quân-nhân Nhật. Ngoài ra, cũng có thể rằng, La-hình-Lụy đã bị bắt, và hắn khai tôi ra. Quả thiệt tình, trong lúc đó, tôi chẳng thấy sợ hãi một tí gì cả, bất quá, tôi chỉ phản-vấn lè ngợi, vì không biết rõ lý-do của việc tôi bị bắt. Trong lòng tôi bồn-chồn, tôi mong sao cho xe mau tới bộ tư-lệnh, đê được rõ cõi sự ra sao?

Xe đã tới nơi và dừng lại. Họ dẫn tôi đi qua một cái viện-lạc cực to rộng. Nhìn qua cửa sổ, ngoài trời u-ẩm và lạnh lâm. Họ không còng tay, hoặc xô đẩy gì cả, họ đưa tôi đi một cách bình-thản. Tên quân Nhật và tên ngụy-cảnh áp giải tôi, đã được thay thế bằng hai người lính Nhật khác.

Thế rồi, tôi bị đưa đi quanh quẩn mãi và bước xuống khá nhiều bậc thềm. Sau cùng, đến một cái hầm trống không, khá lớn, họ dừng lại. Bốn bên đều là tường xi-măng, màu xám; thỉnh thoảng có một cái cửa sò hình chữ nhật, đặt ngang, cách mặt đất rất xa. Cái hầm này hình như ở sâu dưới mặt đất.

Trong hầm đó rỗng không, và tôi om om. Tuy trên trần có nhiều chiếc đèn gắn liền, nhưng chỉ có vài chiếc bắc sáng thôi. Mỗi chiếc đèn đều có treo bằng lưỡi sắt bao phủ.

Dưới một chiếc đèn ở giữa hầm, có kê một cái bàn dài, bằng gỗ mộc, trắng; phía trong cùng và ở đầu phía tả, có mấy cái ghế đầu. Về một góc, khá xa cái bàn, lại có một chiếc ghế đầu nữa. Họ dẫn tôi tới chỗ chiếc ghế này và ra lệnh cho tôi ngồi xuống; đoạn, người lính Nhật trả ra khỏi hầm. Còn hai tên quân có đeo súng ống hàn hoi, vẫn đứng canh ở hai bên lối cửa ra vào.

Cảm thấy một sự yên lặng nặng nề như ở trong một cái mả, bỗng tôi cảm run sợ. Tôi vẫn biết run sợ là một nhược điểm, nhưng tôi không có cách gì để khắc phục nó.

Chỉ trong nửa giờ đồng hồ sau, các đèn bỗng sáng thêm lên, rồi có ba người ở ngoài bước vào; hai người trong ba người ấy là quân-nhân Nhật, một người có râu và vào trạc ngoài ba chục tuổi; còn người kia, đầu trọc lốc, ước độ năm mươi giáp đó. Người có râu, có mang lon trên cánh tay. Người thứ ba, chính là một người Tàu, bận áo ngắn.

Hai quân-nhân Nhật đi thẳng tới bàn dài, cơ hồ như không hề nhìn thấy tôi. Còn người Tàu quay đầu hướng về phía tôi, với một vẻ mặt cực kỳ hung-hỗn, hán hô lên:

— Đứng lên!

Tôi vội vàng đứng dậy. Người đó lại nói tiếp :

— Đò vô-lễ, không có một tí lễ-mạo gì cả !

Nói xong, hắn mới đi về phía bàn.

Hai quân-nhân Nhật ngồi vào một đầu bàn; người Trung-hoa ngồi ở phía bên kia; còn tòa-vị chính giữa, vẫn đề trống.

Khi tôi thấy cả ba người đều ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống theo. Rồi họ lấy thuốc ra hút và chuyện vãn với nhau, hình như chẳng lý gì tới tôi cả. Tim tôi bắt đầu đậm mạnh, tôi mong sao cho cái người thứ tư, tức là vị thẩm phán, mau mau tới, để biết rõ tội trạng.

Chỉ độ mươi phút sau, cơ chừng đèn ở trong hầm đều bật cả lên một loạt, và một vị quan Nhật, tay cầm roi da, giàn bóng loáng, bước vào, với những tiếng kêu sang-sảng của cặp đinh thúc ngựa mắc ở gót giày.

Ba tên quân-tá lúc nãy, liền rụi tắt những điều thuốc họ đương hút dở và đứng phắt ngay người lên.

— Ngồi xuống ! Ngồi xuống đi, tất cả hãy ngồi đi !

Vị quan binh Nhật đó, vừa gio cái roi lên, vừa dùng khẩu-âm của miền đông-bắc Tàu, mà ra lệnh; đoạn, hắn cầm roi chỉ về phía tôi mà bảo :

— Ngồi xuống, ngồi xuống !

Tôi liền ngồi xuống và cứ tưởng hắn sẽ đi lại chỗ ghế còn bỏ không, để ngồi vào đó; không ngờ, hắn chỉ ngồi ghé vào cạnh bàn, ở phía trước, mà hỏi :

— Có phải Từ-quốc-Vân đấy, phải không ?

Tên quân-tá có râu đứng lên, đáp :

— Thưa vâng, chính tên ấy đấy ạ.

Nói xong, hắn lật tập hồ-sơ, ý định báo cáo thêm điều gì đó, nhưng, vị quan binh giờ rời ra hiệu cho hắn ngừng lại, đoạn, ung-dung đi tới trước mặt tôi, và dùng lời lẽ rất ôn-tòn, hỏi tôi :

— Anh người ở đâu ?

Tôi bèn đứng lên và đáp :

— Thưa, tôi người Triết giang.

— Anh ở Thượng hải này, mấy năm rồi ?

— Thưa, tám năm.

Hình như trong lúc đó, cái gã người Trung-quốc đương hi-hoay viết khẩu-cung của tôi, thì phải.

— Trước kia, anh học ở đâu ?

— Thưa, ở Bắc-bình.

Tôi đáp như vậy và sau đó, vị quan binh, đi đi, lại lại, trước mặt tôi, giàn của hắn nện xuống mặt đất có trái than-sỏi, nên có những tiếng lạo-xạo hưởng lên. Viên quan lại hỏi :

— Anh đã học qua đại-học chủ ?

— Thưa vâng.

— À, vậy anh đã tốt nghiệp được mấy năm rồi ?

Vị quan không hề để mắt nhìn tôi, hắn quay hai tay về phía sau lưng và mân mê cái roi.

— Thưa, đã tám năm.

— Thế, tốt-nghiệp xong, anh xuống ngay Thượng-hải, sao ?

— Thưa, vâng.

Bỗng, hắn quay lại, đứng sừng sững trước mặt tôi, ôn-tòn hỏi tôi :

— Anh đừng có lo sợ gì cả, và chỉ việc trả lời tôi, cho thiệt thảng thắn, là xong xuôi, không có chi khác đâu, mà ngại. Nhưng, nếu anh tìm cách để man-trá, anh chờ trách chúng tôi là bất lịch sự, anh nghe chưa ?

Hắn nói xong, liền đi ra xa và nói tiếp :

— Anh phải biết, quan quân của Thiên-Hoàng là những người bao giờ cũng chủ trương công-ly và không khi nào đè cho ai phải bị oan khuất về bất cứ việc nà.

Nói xong, hắn ngẩng cao đầu về phía bàn. Ba tên quân-tá lại đứng cả lên. Họ si-suw nói giờ với nhau tôi không nghe rõ, đoạn tên quân-tá có râu, giờ tập hồ-sơ ra đưa cho vị quan đó coi.

Vị quan coi rồi thì đi lại chè tôi ngài. Tôi lại đứng lên. Hắn nói :

— Anh cứ ngồi xuống đi, ngài xuống !

Tôi ngồi xuống. Ba tên quân-tá, hình như cũng theo tôi, mà ngồi xuống. Còn vị quan thì đứng dừng lại trước mặt tôi và bảo tôi :

— Có phải anh làm những cuốn tập san và trong đó, anh đã hủy báng dân tộc Đại họa chúng tôi, phải không?

Tôi chỉ lặng thinh, không đáp.

— Trước sau, anh có ý chống chả lại chúng tôi, như đối với kẻ thù địch và luôn luôn, anh chế diều Hoàng-quân.

Tôi vẫn nín thinh.

Bỗng, vị quan to tiếng quát:

— Anh có thừa nhận hay không?

Tôi khe khẽ đáp:

— Tôi xin thừa nhận.

— À, anh thừa nhận phải không, được, được lắm, anh đã thẳng thắn thừa nhận, chúng tôi cũng lấy lượng tha thứ cho anh.

Hắn, thật nhiên trả lại hòa-hoãn mà bảo tôi:

— Bây giờ, bất cứ đối với việc gì, tôi cần anh cứ thực-tình khai, không được dối trá.

Tôi vẫn không đáp. Hắn ngừng lại một tí, rồi lại nói tiếp:

— Có phải anh có một người bạn tên là Hồng-thường-Tắc, không?

Tôi đáp:

— Thưa không, tôi không hề có một người bạn nào, tên là Hồng-thường-Tắc cả.

Hắn thò tay vào túi và lôi ra một tập những tấm hình, rồi hắn đếm từng chiếc một mà rút ra, đến tấm thứ ba, tôi nhận thấy rõ, đó là một tấm ảnh bán thân của chính tôi. Đến tấm ảnh thứ năm, hắn rút ra, chia cho tôi xem và hỏi:

— Anh có nhận ra người này không?

— Có, tôi có nhận ra người này.

— Thế sao, vừa rồi, anh bảo, anh không có người bạn đó?

— Nhưng, thưa, tên người này không phải là Hồng... cái gì đó.

— Thế chính tên hắn là gì, vậy?

Tôi đáp:

— Thưa, tên người này là La-hinh-Lụy, kia ạ.

Rồi hắn liên-tiếp hỏi tôi một cách rất dồn dập; những câu sau đây:

— Anh quen biết người ấy đã bao lâu?

— Thưa, nửa năm nay.

— Tại sao, anh quen hắn?

— Thưa, hắn gởi bài đến đăng tải.

— Anh với hắn thường gặp nhau luôn chứ?

— Thưa, chỉ có mấy lần, cùng đi chơi với nhau.

— Anh có rõ hắn làm gì không?

— Thưa, không.

— Lần cuối cùng, anh gặp mặt hắn bao giờ?

— Thưa, hai tháng trước đây.

— Nói lão!

Đột nhiên, hắn quát to, giơ roi lên, quát vào mặt tôi.

— Tôi lấy tay vuốt má, đôi mắt bên trái của tôi bị bật máu tươi ra, máu chảy xuống dòng-dòng, tuy nhiên, ôi chẳng thấy đau đớn gì hết. Bỗng hắn hét:

— Chiều tối ngày mười một, tháng chạp gần đó có đến thăm anh, việc đó có hay không?

— Thưa có, nhưng, trước bữa đó, qua một dạo khá lâu, tôi không hề gặp hắn.

— Bây giờ, hắn ở đâu?

— Tôi đáp:

— Thưa, tôi không rõ, có lẽ, hắn đã đi khỏi Thượng-Hải rồi.

— Mày là quân « mặt sứa, gan lim »!

Hắn quay lại, giơ roi, giá xuống một cái rồi ra lệnh:

— Hãy đem giam nó lại cho ta.

Hai tên binh-sĩ chạy lại bên tôi. Hắn bảo với ba tên quân-tá:

— Các người hãy thảm-vấn và lấy khầu-cung, nghe không?

Ba tên quân-tá đứng phắt dậy, và hắn vung roi, đi ra khỏi

tôi ngay lúc đó. Hai tên binh-sĩ điệu tôi ra cửa, rồi theo một con hành lang rất dài, đi mãi; càng đi, lối đi càng u ám, không-kết càng thêm âm-thấp. Sau cùng, họ đẩy tôi vào một căn phòng, trong đó đã chục sẵn, bốn tên quân-Nhật khác. Chúng xúm lại nán khám tôi từ đầu, tui chân; họ móc được vật gì ở túi tôi ra, họ bỏ cả vào cái mũ của tôi.

Xong đâu đấy, chằng kéo nhanh đi hết chỉ còn lại có một tên, tên này lại đệu tôi đi, để rồi đẩy tôi vào một buồng giam, vừa tắt tăm, vừa hôi hám, tưởng chừng như không sao chịu nổi.

(Còn tiếp)

★ « Thường vô dục dí quan kỳ diệu »

Thường có bồ được cái lòng ham muốn đi thì mới có thể thấu đáo được cái huyền diệu của đạo.

LÁO-TÙ

★ « Quân tử cảng nhi bất tranh, quân nhi bất đảng »

LUẬN NGƯ

Người quân tử nghiêm chỉnh biết lẽ phải, không kêu cảng tranh cạnh với ai.

Người quân tử biết hợp quần cùng mọi người theo đạo phải, không kêu bè đảng gây phe cánh thanh thế.

★ « Danh-ngôn » của tu).

Người tri thức biết hết mà không hiểu gì hết. Người bình-dân không biết gì hết mà hiểu hết.

BA TÈO

★ — Khen cho tài ngũ người mình nhỉ
Reo đã lâu cảng kệ thây!

(Trích bài thơ Đồng Hồ Nái)
PHAN BỘI CHÂU



Phóng sự thời đại của NGUYỄN - THU - MINH

L. T. G. — Các nhân vật trong bài này nếu có trùng tên với quý vị nào, chẳng qua chỉ là tình cờ. Chúng tôi tuyệt nhiên không có ý ám chỉ một ai. Mong quý độc giả hiểu cho.

★

(Tiếp theo P. T. số 3)

Alice-LAN nhìn tôi cười, nụ cười rất hồn nhiên không suy nghĩ, trong khi tôi hoài nhớ về dĩ vãng.

Cách đây tám năm, ngày tôi còn là cậu học sinh ngày thơ, lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất phủ hoa diêm lệ này và đã

gặp một người con gái — một nữ sinh — mang cái tên ấy ! Tên Alice-Lan rất hợp với người, vì nàng là người lai. Chúng tôi rất cảm mến nhau, — cái cảm mến của những con người hay thích cái đẹp, cái là của tuổi thanh xuân. Bao nhiêu kỷ niệm xưa đang lầu về khiến tôi bất giác thở dài, vẻ mặt có phần thay đổi. Có lẽ vì thế mà Alice-Lan đã vô-tình phá tan phút

« hạnh-phúc » này của tôi bằng câu hỏi :

— Sao trông anh thẫn-thở thế ?
Hay anh vào trong nghỉ cho khỏe.

Tuy lời nói thành thạo, nhưng với tôi lúc ấy có cảm tưởng như là lời khôi hài hèn hèn nhất. Song trán tĩnh lại ngay và nhìn Alice-Lan bằng cặp mắt dày cảm-tinh, không mảy-may « cuồng loạn » của phút cao hứng trước, mỉm cười.

Alice cũng cười theo. Vẫn nụ cười không đâu thường lệ mỗi khi ngồi đối diện với khách.

Những con người như Alice-Lan sống nơi này, nụ cười luôn đậu trên môi mỗi hình như là một điều bắt buộc, không cho phép biểu lộ sự buồn bực trước mặt khách bao giờ hết.

Lúc nào cũng vui cười, chịu chuộng khách đã thành thói quen — nghè nghệ nghiệp — đã tập cho Alice như thế.

Tôi nhìn sang Hoàng định lấy bao thuốc và hỏi ý kiến.....

— Hồng nhận lời nhé !
Thieu nữ là lời đáp :

— Vâng. Nhưng anh hứa chắc chứ ?

Hoàng cắn nhẹ vào cổ thiếu nữ :

— Sao lại không, anh đã sai lời Hồng bao giờ đâu.

Thieu nữ đưa môi hôn vào má Hoàng ; có hình trái tim, nũng nịu :

— Anh đến đón em nhé ! tại nhà.

— Ủ, độ mấy giờ nào.

— Mấy giờ cũng được vì buổi chiều em ở nhà mà.

Lần này Hoàng đáp với giọng quá u sô sảng ; đầy dục vọng :

— Ô ! vậy thì anh sẽ đến sớm, đi làm về anh đến thẳng em luôn.....

Hồng vẫn cái điệu cười muôn thuở của các cô gái sở trường buôn phấn bán hương.

Tôi nhìn Hoàng và thấy nữ quay quần bên nhau mà lòng cảm thấy thích thú, ước muốn theo, không một chút bận tâm suy tư đến chuyện đời, đến những cảnh ngang trái, truỵ lạc của lớp người đôi mươi đang mải miết chạy dọc theo vật chất và còn bao nhiêu người đôi mươi nữa ; sẽ nối tiếp những cảnh sống băng dầu thơm, men rượu, mùi hương bên ánh đèn màu, những công cuộc cải cách, xây dựng xã-hội quá thở ơ bởi một số người mãi đắm mình trong sắc dục, sẽ đi đến đau.

Tô vẫn vui, say, khoái theo đà trác tang tiếp diễn trước mắt như Hoàng và mọi người...

Có tiếng cười rộ lên của một « Cụ lớn » ở bàn bên cạnh, tôi xoay qua tim hiểu nguồn vui của tiếng cười.

Thiếu nữ nhủ tôi nheo mắt,
totori tò vò của con người chịu
đụng vì bắt buộc, vì miếng cơm,
mảnh áo, vì quyền lợi chung
và lâu dài. Cho nên, dù không
muốn cũng phải chịu, không
thích cũng phải làm cho vừa
lòng khách.

Giong ông « cù lớn » vẫn đều
đều thuỷ thi bên tai thiếu nữ:

— « Cưng » thương anh không?

— Nhát định là em thương
anh rồi.

Cù-lớn hip mắt cười, đưa cả
máy cái răng vàng chói bọc mấy
chiết răng giả.

.....
.....
.....

Hai người diu nhau đi vào
một căn buồng kẽ cận đã được
đự bị sẵn.

Cánh cửa từ-từ khép lại, nhốt
kin hai người trong bốn bức
tường dày đặc màu xanh.

Tôi quay lại nhìn Alice-Lan,
nàng cũng nhìn lại tôi rồi từ
tử cúi xuống, nói nho-nhỏ :

— Chuyện đời là thế!

Không hiểu vô tình vì thói
quen hay là cố ý, Alice-Lan đã
nói lên câu ấy, tôi tưởng chừng
như nàng muốn đay rút tôi
và bộc lộ được một phần nào
đất ức trong bao nhiêu ngày
tháng nắng nè ôm lấy cuộc đời
nàng, — cuộc đời của những
người con gái sống nơi đây vi
ết đặc dĩ.

Thấy tôi im lặng, Alice-Lan
lại tiếp:

— Ngồi lâu rồi, anh nên vào
nghỉ trưa cho khỏe.

Vừa nói nàng vừa đứng dậy
cầm lấy tay tôi. Lúc này không
hiểu sao tôi như một cái máy
cùng đứng dậy định theo nàng thì
có tiếng Hoàng gọi giật lại hỏi :

— Định kéo nhau đi đâu đó?
Vội thế, ngồi chơi chốc nữa đã
cậu.....

Tôi đang còn lưỡng lự chưa
biết tính sao, Hoàng lại thúc
lần nữa:

— Cậu nghĩ sao, nếu không
thì tùy ý.

Tôi vội đáp không kịp suy
nghĩ :

— Sao cũng được.

Tôi quay lại nhìn Alice-Lan,
nàng đã ngồi xuống cạnh tôi lúc
nào không hay, nét mặt hoang
dở trông có vẻ mệt nhọc.

Bên kia bàn, những tiếng cười
đùa trác trác vẫn thi nhau nối
tiếp, những bộ mặt mỗi lúc thêm
dở dĩnh đi, vì dục vọng, vì
đồng tiền.

Tôi chợt nghĩ tới những con
bệnh lở lói thể xác một cách
kinh khủng chỉ vì một phút thỏa
mãn đê hèn của lớp sơn hương
phấn. Nhưng, rồi qua đi, nhường
chỗ cho sự khao khát, thi đua
thôi thúc, tôi không kịp suy tính
ôm ngang lưng Alice-Lan du vào
lòng :

— Alice-Lan thử cười lên một
tí nào, từ nãy giờ anh không hề

thấy Lan cười với anh gì cả,
tại sao vậy?

Nàng không một cử-chỉ kháng
cự, ngược đài mắt mờ buồn nhìn
tôi đầy thương cảm — cái thương
cảm thầm kín sâu xa thoát ra
tự đáy lòng mà bấy lâu hăng
khao khát.

Tự nhiên, tôi thấy lòng yếu
đuối vô cùng, đưa tay vuốt nhẹ
lên đầu tóc nàng tỏ vẻ thương
yêu triu mến của một người
tình:

— Lan, sao em im lặng thế?
Vui lên chút! Lan có nghĩ rằng
một ngày kia Lan sẽ lấy chồng
và rời bỏ cảnh sống tối tăm này
không?

— Anh hỏi để làm gì?

— Anh hỏi cho biết...

Alice-Lan lần này đáp với
giọng khinh miệt đời, chừng tỏ
con người quá ư đau khổ vì
cuộc sống :

— Anh muốn biết mà làm gì
đã chứ. Vì, dù muốn dù không,
đời của Lan cũng như những
người ở nơi đây đều tự mình

không cho phép nghĩ đến điều
ấy bao giờ cả.

Hoi buồn lây về lời nói bi
quan của Alice, tôi an ủi nàng :

— Lan đừng nêu nghĩ vậy, Lan
còn trẻ, đẹp, dễ thương, chán gì
người mến thương Lan nếu Lan
thay đổi cuộc sống... Lan rời bỏ
cái khung cảnh này đi. Lan thấy
có bao nhiêu người ta tìm được
đời sống mới, có chồng, con tử
tế iồi đó. Anh nghĩ rằng Lan
không muôn thời.

Nghe vậy Alice-Lan nhìn tôi
đáp với net mặt rau-râu, tiếc
nuối những ngày qua:

— Không phải đâu anh ạ! Ai
lại dì thích cuộc đời mình thế
này bao giờ, Lan mong muốn
như những lời anh vừa nói làm
chứ. Nhưng khó khăn quá, nhất
là hoàn cảnh của Lan hiện nay.
Lan biết... nhưng muốn làm
roi. Đau sao, Lan vẫn là một
« con đĩ » không bao giờ gội
sạch được ca, người ta đã gan
lên cuộc đời Lan rồi!

(Còn nữa)

* Tiễn bộ là một cuộc chạy đua không ngừng giữa người và Tạo hóa.
Tạo-hóa sinh ra một con chuột thật xảo-quyết thì loài người cũng chế ra
một bầy chuột thật khéo.léo.

S. B.

★ DÁNH TRỐNG LĂNG

- May quá, gặp anh đây; Anh làm ơn cho tôi mượn 100 đồng.
- Tôi rất tiếc, anh xui-xéo quá, tôi không có đem theo tiền.
- Còn ở nhà?
- Cảm ơn anh, ở nhà tôi ai nấy đều mạnh khỏe cả,



NHỜ CÁC BẠN TRẢ LỜI GIÙM

*

- ★ ★ 1.— Câu hát của các em ở Bắc hời trước đây thường hát trong trò chơi ú-tím (ở Trung gọi là chơi cút-kiếm, trong Nam gọi là chơi cút-bắt), như sau đây :

*Chi-chi chành chành
Cái danh hồi lửa,
Con ngựa dứt cương,
Con vương thượng-dế,
Lập kế dì tim,
Ú-tím... ập !*

- ★ Nhờ giảng hộ ý-nghĩa lịch-sử của câu hát ấy.
- ★ 2.— Nước Việt-Nam ta, tuy xưa kia còn dưới chế-độ quân-quyền chuyên-chế, nhưng vẫn có tinh-thần rất dân-chủ, hơn cả các nước văn-minh tân-tiến ngày nay. Thi-dụ như bênh Anh hiện giờ, Công-Chúa Margaret, em của Nữ-Hoàng Elisabeth, muốn kết-hôn với một kẻ thường-dân là Peter Townsend, không thể được. Như Nhật-Bản hiện giờ, Hoàng-tử Akihito đính-hôn với cô Michiko Shoda một Nữ-sinh con gái một nhà buôn, cũng mới là lần đầu tiên trong Lịch-sử 2618 năm của Nhật-bản. Chớ ở Việt-Nam, nhà vua lấy con gái thường-dân rồi tôn lên làm Hoàng-hậu, là việc rất thường : ấy là tinh-thần dân-chủ rất rõ-rệt. Xin các bạn kể vài ba thí-du.

- ★ 3.— Bạn có nhớ tên vài ba danh-nhân trên Thế-giới bị tật điếc ?
 ★ 4.— Một Thi-sĩ trẻ tuổi Việt-Nam, làm thơ Pháp có tiếng ở Paris, và chết ở Paris. Tên là gì ?
 ★ 5.— Hồi cũ Phan-thanh-Giản đi Sứ sang Pháp có một người đàn-bà Việt-Nam ở Pháp đến Paris chào mừng Cụ. Người đàn-bà ấy là ai ? Sang Pháp từ hồi nào ?

(xem các câu trả lời trong Phò Thông số 5)

Xin lưu ý: Bạn nào muốn gửi câu trả lời về tòa soạn, nếu trúng một câu nào, chúng tôi hoan-hỷ ghi phương-danh trong số báo trả lời. Hoặc Bạn nào có câu hỏi gửi về tòa soạn, chúng tôi cũng hoan nghênh đăng nơi mục này, để Bạn đọc đáp cho vui.

TÔI LÀM PHIM

THÁI THÚC DIỄN



A V đã đi xem rất nhiều phim, hay có, dở có của Ngoại Quốc và Việt Nam. Nhưng rất ít người chỉ chú ý đặc biệt vào hình ảnh, ngoại trừ những cảnh đẹp, những góc chụp hay đậm mạnh vào thị-giác thì mới lôi kéo được cặp mắt rất sành của bạn, nhiều khi cuốn phim quá hấp-dẫn, bạn quên khuấy và để cho tâm-hồn mình bay theo « giòng » phim, sống với các tài tử màn bạc.

Nay bạn thử gạt qua một bên, cốt chuyện, đối-thoại, diễn-xuất, và bạn chỉ đề-ý tuyệt đối đến hình-ảnh, bạn sẽ có một phản- ứng hay hay. Nói cho rõ là bạn sẽ xem xi-nè với mục đích học hỏi kết-quả của bác thợ quay coi bác ta đã thực-hiện ra sao ?

Có-nhiên tôi chỉ đề cập đến những phim mới chiếu lần đầu tiên, bắt cứ đèn trắng hay màu sắc. Bạn sẽ thấy mỗi bác thợ quay có mỗi phép quay riêng biệt.

Phim Nhật nhiều lúc như cả một bức tranh vẽ. Phim Mỹ thi-



chó rạng rực-rỡ tươi thắm như cuộc đời của các phú-ông. Phim Ý, phảng-phất cái vẻ buồn và uất-ire của một nước bị chiến-tranh tàn-phá. Phim Thụy-Điển « ngồ » và khao-khát như tuổi trẻ... Không nói đến những cuốn phim mà cả thế-giới đều khen ngợi, như La Red, La Strada, Địa-Ngục-Môn, có thể nói là tuyệt-phẩm, các bạn cũng đã nhận thấy trong phim ngoại-quốc, nhiều đoạn phim trình bày những chủ-de cần nêu lên (như một bộ mặt sầu thảm, băn-khoăn một bàn tay run rẩy (Le Troisième homme), một cặp chân cương-quyết (Soledad) v.v... thường thường chỉ có chủ-de là

rõ-ràng, kỳ dữ các cảnh phía sau lò-mờ, hay nền trời xanh biếc. Nhưng trong phim Nhật, phía sau vẫn rõ mồn-một. Không đề cập đến vấn đề mỹ-thuật, bạn xét xem hình ảnh nào có vẻ « tự-nhiên » hơn và giống hệt như cảnh vật mà đôi mắt của bạn và tôi nhìn và trông thấy ở ngoài đời?

Sự kiện ấy tuy nói thì rất dễ, nhưng làm cho đúng lại rất khó. Đó là một bí-quyết! Bạn thích xi-nê-tất-nhiên bạn cũng thích hình và ít nhất bạn cũng đã thao chụp hình. Bạn đã đọc qua nhiều sách nói về hình, và có lẽ nhiều bạn đã trùm chăn lùi-huí rùa phim vừa chụp xong để hanh diên với kết-quả thâu-lượm. Cho nên bàn qua về ống kính là một việc thừa, tuy-nhiên tôi xin nhắc lại những điểm chính, những đặc-tính của các ống kính xi-nê để bạn nhớ thôi.



Trước hết, tốc độ của máy quay là 1/50 sao, như đã nói kỹ trước, nhưng cũng có máy 1/80 sao, hay 1/25 sao. Các máy quay 16 ly, 9,5, 8 ly có nhiều tốc độ vì đó là máy của tài-tử. Còn máy nhà nghề luôn xài tốc độ 1/50. Như vậy bạn yên-trí chỉ có một tốc độ thường dùng mà thôi.

Ông kính xi-nê lại cần phải có hai điều kiện tối-thiểu :

1) Thâu-hình rõ-ràng đầy-đủ chi tiết!

2) Sáng-sủa.

Bạn cũng thừa hiểu ống kính là một khối thủy-tinh đặc-biệt do các thứ thâu-kính ghép lại với nhau hợp thành. Có thể ví như con mắt người ta hay các thứ vật. Cho nên các định-luật vật-lý-hóa đều áp-dụng như nhau như định-luật Descartes chẳng hạn. Tuy nhiên, con mắt do « Trời » sanh ra — « Trời » một tay thợ tuyêt-luân — và là một nhà vật-lý-học thiêng-liêng — là một ống kính tự-động có thể điều-tiết với những vật hữu-hình từ vô-cực đến cận điểm, làm cho các tia sáng xuất-phát song song đều tu-lai « in thẳm » rõ-ràng lên « vồng-mô » cảm xúc thị-giác làm cho bạn và tôi đều thấy rõ từ xa đến gần (cận điểm thường cách xa con mắt từ 15 đến 20 phân-tây). Nếu tôi cận-thị hay viễn-thị khỏi phải nói.

Ông kính trái lại không thể điều-tiết tự-động, bởi vậy người ta chế ra nhiều thứ ống kính,

xa, gần, hay trung-bình chỉ định bởi những con số của « Tiêu-Cự ». Thường các con số ghi bằng ly - 9 ly, 12,5, 15, 17, 20, 25, 50, 70 100, 150 ly...

Loại ống mà tiêu-cự đi từ 9 đến 17 ly là những ống kính « đại-giác » từ 20 đến 25 ly là « trung-giác » hay ống kính thường dùng, từ 50 đến 150 ly thuộc loại ống-kính « tiêu-giác » hay tụ-kính. Mỗi thứ kính có công-dụng riêng, tính-chất cũng riêng-bié特.

Ông kính « đại-giác » gồm một vị-trí lớn của cảnh-vật : khi bác thợ quay muốn thực-hiện bể « thẳm » rõ-rệt, tựa như con mắt người nhìn thấy. Ông kính này có thể dùng trong khi chân máy bị dồn vào một chỗ không thể nhích lui thêm được nữa (vách đá, mép sông, cản phòng hẹp v.v..) hay khi muốn lấy toàn-thể một đám đông, nhiều nhân-vật đang biếu-diễn những động-tác có liên-hệ với nhau, như chụp cả một mặt trận (Napoléon), đấu kiêm trong lâu... (Les Trois Mousquetaires, Prisonnier de Zenda).

Ông kính trung-giác là thứ ống kính thường được sử-dụng nhất. Có khi bác thợ quay không muốn xài nhiều ống kính, một ống trung-giác cũng đầy-đủ nhưng phải cái tội vác máy đi tới đi lui, day qua trở lại mệt bỏ hơi tai.

Ông kính tiêu-giác hay tụ-kính là thứ ống kính đặc-bié特 để đóng

khung một góc cảnh, một chủ đề mà mình muôn nhấn mạnh. Hình sẽ choáng-chật tất cả màn ảnh. Có thể ví ống-kính này như một chiếc kính hiến-vi, xoi-bói kĩ-càng từng đường tơ-kẽ-tóc, bởi lòng tim vết các tài-tử (vì vậy khi phải chịu « cực-hình » tụ-kính, tài-tử phải hệt phán, tó son cho kĩ-mới khỏi có bộ mặt « cù-cái héo » hay râu tua tủa, tóc tai bời như Lý Xã Quay).

Tuy nhiên các kĩ-sư có tài dách cũng chỉ đạt đến một kết quả tương đối nào thô, và càng ghép thâu-kính cho sáng ra bao nhiêu, thì cái « tật » của mỗi thứ kính lại bị nhân-lên gấp bội. Kính càng sáng lại càng lầm « tật » như « tật » « quang-hành-sai » có nghĩa là thực-thể ở một chỗ mà ống kính lại thiên qua một chỗ, vì tia sáng xuyên qua ống kính kết thành những bóng của hình-ảnh. Tí-dụ, bạn đi xem có nhiều Phim Việt như bị bóng nước hay có hai hình một rõ, một mờ mờ như ma song song nhau... Cuốn phim ấy bị « quang-hành-sai » rồi!

Nhưng đặc-tính khác của ống-kính là con « người » và bể « thẳm ».

Con « người » Pháp gọi là dia-phragme, Mỹ gọi là diaphragm, là những miếng thép mỏng luột xanh, hay sơn đen, sáp lớp hình bông-thi, đặt ở phía trước ống kính, điều-khiển bởi một chiếc nhẫn có khắc chữ số và nằm ở trước ống. Các miếng thép ấy có thể xoay ra

hay đóng vào. Càng xoay ra bao nhiêu thì chiếc lỗ trung-tâm lại lớn ra, ánh sáng lọt qua thâu-kính càng nhiều. Nếu các miếng thép ấy đóng vào thi ánh sáng bớt xâm nhập vì chiếc lỗ nhỏ lại. Nhưng lỗ càng nhỏ thì bè «thẩm» càng sắc bén bấy nhiêu, hình-ảnh càng rõ-rệt bấy nhiêu. Nếu lỗ trung-tâm rộng bè «thẩm» bị rút ngắn, nên hình-ảnh chỉ rõ trong một khoảng không-gian nào đó thôi.

Trên chiếc nhẫn ghi những con số sau đây: 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22. Các bạn chắc đã biết càng sáng hay nắng tốt thi dùng số lớn, càng tối hay mù mờ thi dùng số nhỏ. Riêng trong phim-trường ánh đèn phải sáng đến một mức độ mà con người của ống kính có thể mở ít nhất từ số 4. Cho nên chụp thiếu đèn, rất tai hại vì phải dùng số nhỏ, 2 hay 2,8 chẳng hạn:

Các con số ấy biểu-tượng cho một sức sáng do ống kính để xuyêna qua gấp đôi từ số to qua số nhỏ. Ví-dụ 5, 6 sáng gấp đôi 8, 8 sáng gấp đôi 11 v...v... vì sự sáng-sủa của ống kính thay đổi ngược với phuong-số của con «người»; muốn tìm ra con số nhân ấy rất dễ. Chỉ cần chia số



thì hình chụp cũng như vậy. Liên quan đến ống-kính có những giới-hạn và «khu» rõ mồn một Đó là những miền nằm trước hay sau bình diện «tuyệt đối». Bình diện lý - tưởng này chưa đựng điểm «quang-tâm» là cái đẽm mà các tia sáng song song đi từ vô-cực xuyêna qua thâu kính tụ lại thành 1 điểm rõ rệt.

(Còn nữa)

Cái giá trị to nhất của loài người túc là con người ta vậy. Muốn khai thác mặt địa cầu, việc cần là phải phát triển nhân cách trước đã.

Anatole France

của con người nhỏ cho số của con người lớn, rồi nhân vuông kết quả. Ví dụ: muốn biết $1/4$ sáng hơn $1/8$ bao nhiêu, thi làm như vậy:

$$\frac{8}{4} = 2 \quad 2 \times 2 = 4$$

Như vậy con người mở đèn số 4 sáng hơn con người mở đèn số 8, bốn lần.

Bè thẩm, là tính chất rõ rệt của hình-ảnh. Gần cũng rõ mà xa cũng rõ, như mắt thấy sao



HUY PHU'ONG

LÂM VỊ THÚY



HOÀNG 53 trở lại đây, trên một vài cơ quan văn nghệ tương đối giá trị ở đất này, HUY-PHU'ONG ra mắt bạn đọc với những tùy bút, chuyện ngắn, và nhiều nhất là thơ.

Tuy những khả năng HUY-PHU'ONG đã phô diễn, anh, đều tỏ ra xuất sắc, song sở dĩ ở đây nhắc đến có thơ HUY-PHU'ONG không thôi, vì lẽ giản dị là phần đông chỉ biết HUY-PHU'ONG qua bộ môn thơ.

HUY-PHU'ONG tên thật Lê Nghiêm Kính, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1937 tại Huế, trong một gia đình trung lưu.

Lê Nghiêm Kính, làm quen với mặt chữ tiếng mẹ, những năm đầu, ở trường Thượng Tú, Huế; rồi Khải Định, bậc trung học.

HUY-PHU'ONG đã từng đứng trong nhóm Kỷ Nguyên của KIÊM ĐẠT (Huế), và nhóm Dân Chủ của DUY SINH (Sài Gòn).

Hiện giờ HUY-PHU'ONG nổi chí chạ và các anh, chị. Anh dạy Việt văn, và Sứ ký ở trường Trung Học Nguyễn Hoàng, Quảng Trị. Vài tuần lại về Huế thăm già đình một lần.

HUY-PHU'ONG đương sửa soạn cho ra thi phẩm đầu tay của anh, mang tên một truyện ngày nào của Liên chớp: «Chớp bể mưa nguồn».

Có thể nói HUY-PHU'ONG là điển hình cho lớp văn nghệ sĩ từ sau Genève; Hoang mang,

quay về với những ám ảnh, ray rứt, nỗi đau xót rất viễn vông, rất mơ hồ muôn đời của tuổi trẻ, những người vào đời bởi săn bao mặc cảm mắt mát, chiến bại.

Từ một mối sầu to tát quá hóa
vụ vỡ:

Âm tình nằm trong tay trăng
Tâm tư gối lệch trên đầu
Muốn vở linh hồn trong ngực
Buồn đời hát khé đôi câu.

(Nửa đêm về sáng)

Đến câu chuyện tình, thường
thì lỡ dở, và dĩ nhiên là có nước
mắt, lần đôi lời trách móc, mỉa
mai:

Mùa này hoa cúc đua nhau nở
Thiên hạ xanh xong mặc áo hồng
Một chuyến đò gang là mấy bến
Mà người ta vội vã sang sông
Hảm qua tóc mới tăm vai ấy
Nay đã mồi son thắm rượu nồng
Má thắm mấy đời tươi trẻ lạ
Còn gì cho chuyện cũ hay không?
(Mùa cuối)

Đã nói nhiều về kỹ thuật thơ
của HUY PHƯƠNG, anh làm
người đọc theo rỗi tâm sự anh
mà không thấy chán, vì HUY
PHƯƠNG đã khéo chọn lựa, dung
hòa từ và nhạc để tạo thành thơ,
trong đó tình cảm đến rất nhẹ
nhàng, không xô bồ mà cũng
không quá đột ngột.

Thơ HUY PHƯƠNG đều hình
thức, đều khía cạnh, nặng màu
sắc triết hơn là những lời kẽ lè
xuồng:

Chuyện đời góp với chuyện mình
Chỉ còn lại một bài kinh nguyện cầu
Trần gian những bến sông sâu
Tâm tư hoa lá nhạt màu xanh tươi.
(Trước mùa xuân)

Tương lai mở vào hai bàn tay
trắng

Bao nhiêu rỗi, uớc vọng nở vào
đêm
Bao lâu rỗi, yêu thương thành im
lặng
Những nửa đêm ngồi đếm ánh hoa
đèn.
(Tâm sự)

Bach Phật, lộc đời không muốn nở
Làm sao vườn ngát được hoa
hương
Nhìn nhau toàn những màu xa lạ
Cách trở muời hai bến nước buồn.

(Kinh cầu nguyện)

HUY PHƯƠNG còn có lỗi thơ
kể chuyện rất có duyên, và dễ
thương, khi anh đi sâu vào kỷ
niệm. Vì là chuyện kể nên thơ
rất tự nhiên:

Đường về ngày xưa quá dài để
phải ngắt thành từng đoạn.

Qui hổ cây với cỏ cồn xanh,
Có hoa thơm trái ngọt đắt lành

Đường ta nhịp nhàng trong khung
cửi.

Những bài thơ sống hàng triệu tuổi
Tóc em sẽ đồ xuống bờ vai
Như quê hương ta, thùy dương rủ
bến sông dài

Tiếng chuông chùa len vào buổi
chiều yên lặng

Tor trời với mây trời đều màu
trắng

Còn đường mòn dẫn đến chân đê.
Anh sẽ ngồi — trên bãi cỏ — kề
cho em nghe

Chuyện chàng Trương Chi ngay
xưa mê con quan tề tướng

Lập bàn cờ anh già vờ ngắt
ngưởng

Truyền ba quân cứ để tướng qua
sông

Nhập cung rước công chúa lai nhà
chồng
Rồi hai đứa cùng cười vui vẻ...
(Lời hẹn)

Dưới đây là bài thơ đã nói lên
được cái tâm trạng chung của
thanh niên thế hệ, sống giữa thời
đại mà lúc nào cũng có cảm
giác như mình là một tội nhân:

Người đau qua những đêm mê
sảng

Tưởng đang nằm trên bến lá nào.
Chung quanh mình vướng vắt ánh
trăng sao

Và dưới kia nước xuôi dèng chảy
mãi

Linh-hồn thè xác nhử đau
Gương những mím cười tê tái
Như một người sắp sửa đi vào
Một nơi mà mình không biết trước.

Hai bên bờ hoa xao xác

Người đau như nắm giữa sông sâu.
Nhìn lên: bóng tối giăng mầu

Ngóc xuống: ánh chiều tắt nến.
Sờ-soạng trong mê người đi gọi
bình-mình

Khi hoàng-hôn hiền hiện
Rồi ôm mặt khóc một mình.

Người làm một kẻ tiếc thương
Bắt lực với lòng đau rạn-vỡ

Chạy theo đuổi bướm trong vườn
Lạc đến một cánh đồng bồ-ngoè:

Có mục-dồng lên tiếng tiêu cao
ngắt

Véo von lời ca tiên-nữ giáng trần.
Gió đưa tóc xõa bờ vai
Suối chảy vào hai giếng mắt,
Trời đang sấp sửa vào xuân...
Rồi mây vì lòng lạnh thành mưa
Mùa xuân và nàng Tiên không đến.
Mục-dồng thôi sáo về lối xưa
Hoàng hôn lại bắt đầu hiền-hiện...
Giữa những màu hoa rất tím
Người đau nắm lịm một mình
Cố muốt thành dắt cắn-cối
Buổi chiều đi vào rất nhanh...

*

Tính giấc rỗi cơ mè sảng
Người tưởng đang chìm giữa biển
xanh
Bốn phương đang tắt nguồn ánh
sáng
Người đau... lại nắm khóc một
mình.
(Mè sảng)

*

Tuy nhiên, thơ HUY PHƯƠNG
hay thi có hay thật, song bài
nào cũng giống giống như bài
nào, đọc một hơi người ta sẽ
chán.

Hơn nữa, HUY PHƯƠNG chưa
làm nổi được tính chất riêng
biệt của thơ anh, đặc điểm cần
thiết cho mỗi nhà thơ. Tin rằng
HUY PHƯƠNG cũng đã nhận
thấy như vậy.

* Cứ việc khoe khoang tất cả cái tài giỏi, cái hay đẹp của mình ra.
* Còn những gì không dám khoe thì hãy đem nói ra sau hết, nghe sẽ
thú vị hơn nhiều.
Mark Twain

CHÍ SĨ TÍCH ÂM

« Người có chí lớn, rất quý thời giờ, luôn luôn dùng thì giờ vào
những việc hữu ích không bỏ phí ».

KIÊN TRINH

Truyện dài của Cô VÂN-NGA

(Tiếp theo P.T. số 3)

HÔM ấy, liếc nhìn qua cõi « thọ » của bà tôi, tôi bàng k uâng tất dạ ngâm ngùi nghĩ đến bà hằng nhớ thương nhắc nhở anh ba tôi từng bữa mà ngày về của anh có kịp để thấy mặt bà hay không?

Tôi đang làm râm khấn vái vong hồn ông nội có linh thiêng về phù hộ cho con cháu, bỗng thấy có con chuột nhắt rụt rè chui từ đâu ra ăn hồn dĩ thịt, tôi vội nắm lấy được chiếc đuôi lẹch ngắt của nó toan ném xuống đất nhưng lại giật mình bỏ tay ra và nghĩ vẫn vơ:

— Biết đâu là vong hồn « côn » biện về nhậu rượu?

Nghĩ lần thầm xong nhin lại chuột nhắt đã chạy biến đâu rồi, tôi bật cười cho trí óc ngu khờ của mình: thử nay theo các cu kè lại, hồn thiêng của người chết, nếu có hiện về, thường biến hóa làm con lẩn, con bướm, con chim, chứ có đời thuở nào lại hiện hình chuột nhắt!

Tôi khép cửa lại bước xuống nhà dưới. Chủ Chin Miên đến

choi tự lúc nào đang nằm dựa vồng, thấy tôi liền bảo:

— Vân ở nhà một mình à?

Vân lật và khó chịu vì những điệu bộ thân mật của người chú họ trẻ tuổi và xa xôi nọ, tôi thản nhiên bước tránh lẩn vồng đưa qua đưa lại choán mắt lối đi và nói:

— Má tôi đi Rạch giá, còn mấy đứa nhỏ lên trại ruộng chửa về. Chủ đến chơi hay có chuyện chi?

— Tại sao Vân hỏi thế? Tôi đến đây là vì có chuyện chứ nào phải đi chơi? Bộ Vân... không muốn tôi tới lui đây nữa sao?

Giọng nói của Chin Miên có chịu trách và hờn rỗi. Tôi vội chửi lời:

— Tôi không phải nói thế. Chủ đến thăm và lo công chuyện giùm cho anh Khanh, tôi cảm ơn lắm chó. Nhưng « cù côn » (tôi gọi cha của Chin Miên bằng ông cậu) khó lăm, hay rêu rao những điều không tốt đối với nhà tôi...

Chin Miên thở dài:

— Ông già cả hay nói bậy, Vân chấp làm gì? Vân không biết chứ tôi bức mình lăm. Tôi là con

út trong nhà, theo người ta bảo: « giàu út ăn, khó út chịu », nhưng tôi thấy cái tình cha con trong nhà tôi thật là lạnh nhạt làm sao ấy, cha con không bao giờ hiểu nhau mà còn ngờ vực, hiềm nghi nếu không bảo là oán trách nhau!

Chú Chin Miên là con của ông Cả cụ Thém em con cô con cậu với bà nội tôi. Ông Cả Thém giàu có lớn trong vùng tôi và có trại ruộng gần bên trại tôi. Năm ấy ông bảy mươi lăm tuổi, nhưng sức lực còn cương kiện lắm. Nhắc đến ông là cả một sự di tiểu mà người trong vùng ai cũng cho ông là một quái thai của cái thời đại sắp suy tàn, cái thời đại vô luân của hạng cường hào ác bá chỉ biết sống giàu sang trên sự bán khai của dân quê và thỏa thích thú tính qua trình tiết của những đóa hoa dại lầm lỡ mọc nơi đồng lầy.

Ông cả Thém là một con người phép pháp, mày rộng trán cao, mắt sáng tai to, tuy từng ấy tuổi vẫn không mất cái phong độ thời nào từng nói ra sấm, thét ra lửa của ông; và điều đặc biệt nhất, mặc dầu tóc bạc như bông bời thành củ tỏi trên đầu, ông cả Thém vẫn còn rát rào một tấm lòng trẻ măng như trai to dương đê.

Vào mùa gió bắc, những sáng tinh sương, các ghe khách thương hồ qua lại dưới bến nước vẫn thấy ông tắm bì bợp dưới sông, đều lắc đầu suýt soa bảo khái nhau:

— Ông già mà dẻo sức quá a! Người ta đồn dải ông cả hảo ngọt lăm, mỗi một mùa lúa, ông thay đổi ít lăm là hai người vợ bé mà ông xem như hạng người làm mướn không công, khi ưng ý thì đầu ấp tay gối, lúc bất bình lại cởi tuột sống áo chế đầu vào đốt bỏ rồi đánh đuổi đi như một kẻ ăn mày!

Ông thường rêu rao những thành tích bạc ác của ông không một chút ngượng miếng:

— Tao sao phục tao quá, khéo lựa toàn vợ bé trẻ và đẹp, ông ả không thua con cháu trong nhà. Đời tao cặp cặp với con này nữa là hai trăm năm chúc đứa rồi, mà tao thấy đàn bà già chửi tao chửa già. Vậy mà mấy thằng con trai mắc dịch của tao chúng dòm dì ghê chúng thiếu điều nhiều nước miếng.

Một dạo, ông Cả Thém có một người vợ bé gốc ở Cao-lanh. Bà này có một đứa con gái riêng trác mười bảy tuổi. Ông Cả Thém mỗi khi đi thăm ruộng đều bắt chị nọ bơi xuồng cho ông, và ông thường về tối. Một ít lâu sau, chị nọ chửa hoang. Con gái của ông cả Thém là cô Sáu Ngà tức giận sự bêu rếu gia đình mình nên đánh đập chị nọ đến thâm tim mình mẩy để tra khảo xem đã tư tình với thằng cha cảng chú kiết nào gây nên có sự xấu xa dường ấy. Chị nọ giấu không xong liền khai tac giả cái bào thai chị mang trong người là... ông Cả Thém. Cả

nha súng sốt hỏi ông, ông Cả ngồi lặng thinh không đính chính gì cả.

Cô Sáu Ngà còn chưa ưng bụng, nhẩy đóng đồng phân bua với hàng xóm:

— Làng nước ơi! Nó nói vây mà tin sao được nè! Thuở đời nào ông già bảy mươi hai tuổi lấy con nít mà có chửa! Nó thù oán nhà tôi nên vu oan giá họa, ai mà nghe cho đó!

Cô Sáu Ngà đòi giải hai mẹ con chị nọ lên nhà làng đóng trăng, nhưng nhờ lối xóm khuyên can nên cô bớt giận và chỉ đuổi hai mẹ con người đàn bà vô phuộc nọ về xú. Mùa lúa qua ông Cả Thiem lại có một cô vợ bé khác và người sau này sanh cho ông một đứa con gái.

Từ đấy, khắp vùng đều gọi mỉa ông Cả Thiem là « ông già nọc ».

Chín Miên sống trong một gia đình hồn độn như thế, hằng ngày chỉ nghe kèn cựa những chuyện ganh hòn, quyền lợi chứ không hề biết đến tình thương và bốn-phận, nên thường tỏ lòng bất mãn với tôi qua những lời chua chát đầy oán hận:

— Ông mắng nhiếc tôi cứ rú rú ở nhà đê đê vợ bé của ông, còn tôi xin tiền đi chơi thì ông rít róng từng đồng! Không biết ông hà tiện đê nữa ai ăn chứ? Tôi dại gì mà không bán lúa lén như các anh, chị tôi sao?

Tôi liền khuyên Chín Miên :

— Chú đừng oán trách «cù côn» không nên. Theo tôi nghĩ, chú nên tạo lập gia đình và tu tính làm ăn là hơn.

Chín Miên đăm đăm nhìn vào tôi, thở dài cách tha thiết:

— Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng người đẹp tôi đang yêu thầm kin, hình bóng nàng tiên luôn luôn ngự trị trong lòng tôi, biết có thương trường đến tôi chăng? Tình yêu cho đi, có được đèn đáp trả lại không chứ.

Nhận ra giọng nói khác thường của y với cặp mắt van nài của một người đang đau khổ, tôi sững sờ bước lui lại. Chín Miên tiến tới một bước, tay tôi vào kẽ vách, mặt đỏ hừng lên một vẻ hung tợn. Tôi hồn hển hỏi trong cơn nghẹn thở:

— Chú Chín, làm gì thế?

Chín Miên dịu cặp mắt đang long lanh sòng sọc, giơ tay nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi và đặt lên một chiếc hôn kính gần như lối nịnh đầm của hạng quý tộc Âu Tây thời xưa mà tôi đã thấy một lần rồi trên màn bạc.

Tôi nóng bừng cả mặt, vì thẹn thở và cũng vì một sức công phản đang ngấm ngầm sôi nổi ở trong tôi, vùng giật mạnh tay ra, xô Chín Miên qua một bên và cắm đầu chạy lên nhà trên, ôm lấy chân bàn thờ cha tôi, khóc nấc nở...

Cha ơi! Cha đầy tình thương và che chở của con không còn nữa, nên người ta, trong cánh họ láng diêng làng xóm, mới khi dễ con đến bực này! Ai cũng coi con là một đứa hoa rơi rụng, không còn giá trị gì, mà người muôn hái, vì chút lòng thương xót, cũng vẫn được!

Ôi! Dậu đồ, bìm bìm leo! Một đứa con mắt cha như tôi, dẫu muôn sống yên cũng không được nào, và phải chăng loài người mặt mày hiền hậu thế kia nhưng lòng dạ ích kỷ và ác độc khôn lường, — hay là do một xã hội bất công? — khiến nên người ta đua nhau trút đổ những cay đắng vào kẻ yếu thế hơn mình? Không phải một mình Chín Miên đã khinh thường đến tôi, mà còn một vài người khác nữa xua vắn tử tế với gia đình tôi, cũng giờ trò thủ đoạn mong lợi dụng lòng ngây thơ của tôi, nên từ đấy, tôi đâm ra nghi ngờ, e sợ đàn ông, dù lạ hay quen.

Thế vẫn chưa yên, những người chị của Chín Miên đã không ngần ngại gì chẳng rêu rao khắp làng xóm là chủ ấy sa mê tôi và đang bị tôi cảm dỗ tận tình, đến nỗi bỏ nhà, bỏ cửa đi hoang như thế. Tôi không một lời đính chính nào hơn là lặng lẽ nhịn nhục để tránh những điều đồi chối không hay và âm thầm khấn vái trước bàn thờ cha tôi:

— Vong hồn cha có linh thiêng,

xin phù hộ cho con chống lại được tất cả những cạm bẫy và cám dỗ của cuộc đời khôn dại này.

Trên bàn thờ nghi ngút khói, hình của ông cha tôi như diệu hiền nhìn xuống, thông cảm nỗi bơ vơ và đau khổ của tôi. Tôi ở nơi nhà trên một lác, nghe có tiếng lao xao cười nói của các em tôi đi xem ruộng về, vội mở cửa trở xuống bếp thì Chín Miên đã đi mất từ khi nào rồi.

Lúc ấy, mà tôi cũng vừa về đến, gọi tôi lại và trao cho một phong thư:

— Của ông « thầy kiện » Trịnh Đình Thảo ở Sài Gòn đó. Mày thử xem ở trong nói gì? Tao lại nghe hình như vụ án của anh mày mới xử xong rồi đó.

— Anh ba có sao không má?

Tôi hồi hộp hỏi.

Má tôi nóng ruột không kém và trả vào phong thư giục giã:

— Tao hóng nghe nói đến. Nhưng chắc ông thầy kiện phải cho mình hay chor.

Tôi rung tay bóc thư ra. Quả nhiên, trong thư của luật sư có nói rõ ngày xử án của anh Ba Khanh là ngày 25 tháng sáu vừa qua, và tòa án binh tuyên bố anh tôi cùng mười hai người nữa, trong số năm mươi hai can phạm, được trắng án. Cuối thư, luật sư lại căn dặn thêm rằng vì bị chung một án chánh trị rất quan trọng và vì tinh

hình trong nước khá đặc biệt, nên anh Ba Khanh vẫn bị giam ở Khám Lớn để chờ đợi quyết định của nhà chức trách địa phương có chấp thuận cho anh được trở về không? Nếu được, người ta sẽ thả anh về, bằng không thì anh sẽ bị gởi ra Côn đảo mà quản thúc đến khi thái bình mới được tự-do.

Đọc xong, tôi nín thở mừng nín lo, băn khoăn không hiểu thói đời người thương kẻ ghét thế nào và anh Ba tôi có sớm được ngày sum họp với gia đình không?

Tôi hỏi má tôi:

— Như vậy anh Ba vẫn chưa được tha hẳn? Sự tự do của anh còn tùy thuộc ý kiến của ông quận Giồng-riềng?

Má tôi thở dài:

Chắc phải vậy. Nhưng ông Quận Nhiều này khó lường, mà bà quận phách lối khinh người như cỏ rác, mình biết «clo» sao vừa bụng bả? Ở quận, làm việc dưới quyền ông, chỉ có hai thầy ký được tin cậy mà một người là ký Lại vẫn thường vô ra nhà mình ăn uống chơi bời với Chín Miên đé, mà còn nhở không? Tao muốn nhờ thầy dọ ý coi người ta muốn đòi bao nhiêu. Không lẽ người ta ác ý, cố chấp một thằng học trò trói gà không chặt như thằng Khanh mà phải đưa nó ra quản thúc ngoài Côn đảo?

— Hơn nữa, ông quận chấp thuận cho một can phạm được tráng án về ở vùng đất ông cai

trị do sự bảo lãnh của gia đình người ấy thì có hại gì đâu, mà dân chúng còn khen ông là công minh và sáng suốt nữa chứ.

Má tôi thở ra và đưa tay vặn thấp ngọn đèn xuống, bảo:

— Quan quyền đời bây giờ khó lường, nếu họ cũng nghỉ và tưởng như bọn dân minh thì đâu đến nỗi!... Thôi, mày đi ngủ đi, sáng sớm cùng với tao ra quản.

Đêm ấy, tôi trăng trọc mải với những lo lắng và hy vọng. Thái độ của ông quận Nhiều sẽ ra sao đối với sự yên vui của một gia đình chất phác và lương thiện, và hon nữa, đối với điều quang hè cả đời của một người dân dưới quyền cai trị của ông đang bị đun vào hai ngả đường hoặc sống hoặc chết: Quê Hương hay là Côn Đảo!

Sáng lại, tôi cùng má tôi ngồi ghe ra quận. Nhà của ký Lại ở gần dinh quận, thầy thấy má con tôi đến, mắng rõ:

Ủa, chị Năm và cháu ra hỏi nào? Có chuyện gì không?

Má tôi đem tư sự nói cùng thầy và ngỏ ý nhờ thầy vận động giùm, sau sẽ đèn ơn thầy cách xứng đáng. Ký Lại gọi vợ pha trà lảng xảng và ngỏ lời sốt sắng:

— Được, để tôi lo việc ấy cho. Chỗ quen biết với nhau, hậu sự sao cũng được, nhưng về phần quan lòn quản thì ông khó tánh lầm. Tôi sẽ lừa dịp ông vui mà nói mới được.

(Còn nữa)

Đáp những

câu hỏi ở

Phồ Thông

• số 3 •



* 1.— Vị Chúa-tề Việt-Nam có tật sợ sấm, mỗi lần nghe sấm nồ thi lật đật chạy trốn xuống cái hầm đào trong cung, là Chúa Trịnh-Giang, đời nhà Lê.

* 2.— Người ra câu đối: «*Ngọc tàng nhất điểm, nhập vi Chùa, xuất vi Vương*» là Nguyễn-hữu-Cầu, tục gọi là Quận-Hέo, tướng giặc đời nhà Trịnh.

Người đối lại: «*Thổ triệt bản hoành, thuận giả thương, nghịch giả hả*», là Phạm-đinh-Trọng, Đại-tướng nhà Trịnh, người đã đánh bại Nguyễn-hữu-Cầu.

* 3.— Nữ-sĩ Trần-kim-Phụng, tục gọi là cô Hai-Hồn.

* 4.— Nhứt Đạc, nhì Ke, tam Ma, tứ Bích: Nhứt Darles, nhì Eckert, tam Delamare, tứ Brides, gọi là tứ-hung, là 4 viên cai-trị Pháp tàn-ác nhứt ở Bắc Việt lúc bấy giờ vào khoảng 1900-1925. Ông bao ta ghép 4 tên đó làm thành câu ca-dao.

* 5.— Lệ bắn súng chào mừng đại-lễ, có từ đời Hoàng-đế César của La Mã. Khi ông thắng-trận về, binh-sĩ ở trong thành vui mừng bắn súng chỉ thiêu. Bắn 21 phát là theo một lối cờ-bạc rất thịnh-hành thời ấy, gọi là «*choi 21*» (*Jeu des Vingt-et-un*), cũng như ta «đánh bài» bây giờ, ai bắt bài lên tay mặc ống số bài được 21 điểm là ăn. Vì vậy, con số 21 được cho là con số hên. Về sau, muốn phân-biệt, người ta mới đặt ra lệ mừng Vua Chúa hay Quốc trưởng, thì bắn 21 phát. Chào mừng một đại-sứ bắn 19 phát, một lãnh-sự 17 phát.

DIỆU HUYỀN

BONJOUR TRISTESSE, CỦA F. SAGAN



Buồn Ơi, Chào Mì!

(Xem từ P.T số 1)

DIỆU-HUYỀN dịch

BẠN ĐỌC THÂN MÉN

Để rút ngắn câu chuyện, bắt đầu từ chương này tôi chỉ
dịch những đoạn chính trong cốt truyện, và bỏ bớt những
đoạn mà tôi xét thấy không cần thiết lắm. Xin bạn
hiểu cho.

DIỆU HUYỀN

CHƯƠNG IV

BIỀU khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa trong những ngày sau là Ánh-Lệ đối với Yên-Hoa rất là tử-tế. Sau những lời dại dột thường nổi bật trong câu chuyện của nàng, nàng không hề thốt ra những câu nói bêu xấu Yên Hoa nữa. Chính tôi cũng thầm khen lòng kiên nhẫn và rộng lượng của nàng, nhưng tôi không ngờ

đó là một lối khôn khéo của nàng. Vì lẽ nếu nàng xù-sụ tàn nhẫn với Yên-Hoa thì một ngày kia Ba tôi sẽ chán thái độ ấy ngay. Bây giờ thì, trái lại, ông biết ơn Ánh-Lệ và tìm cách tỏ lòng tri ân. Vả lại sự biết ơn ấy cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Thật ra, ông nói với nàng như nói với một người đàn bà đáng kính trọng, như một bà mẹ thứ hai của con gái ông: hơn nữa, ông thường hay lợi dụng lá bài này, và lúc nào ông cũng làm bộ như giao phó tôi cho nàng săn sóc ngó-ngàn, như để cho nàng

chịu đôi chút trách nhiệm về hành động của tôi, để cho giữa nàng và chúng tôi được gần gũi hơn, được thắt chặt tình giao hảo thân-ái hơn. Nhưng đối với nàng ông thường có những cái nhìn và những cử-chỉ đáng lẽ để riêng cho một người đàn-bà không quen biết mà người ta muốn biết — trong khoái lạc, những cái nhìn mà thỉnh-thoảng tôi chộ được ở Tuấn-Sinh, và khiến tôi vừa muốn chạy trốn vừa muốn khiêu khích thêm. Về điểm này, có lẽ tôi dễ bị ảnh-hưởng hơn Ánh-Lệ: chứng cứ là đối với Ba tôi nàng tỏ ra lãnh-dạm và tử-tế điềm-nhiên, khiến tôi yên lòng. Nghĩ kỹ lại, tôi cho rằng tôi đã lầm-lẫn hôm đầu và tôi không thấy sự tử-tế thăng-thắn của nàng đã khiến Ba tôi hết sức bức mình. Và nhứt là những lúc nàng im-lặng... một vẻ im-lặng rất tự-nhiên, rất tao nhã. So với tánh hay nói lép-bép cả ngày của Yên-Hoa, hai người trái ngược nhau như mặt trời và bóng tối. Thương hại cho Yên-Hoa... Nàng thật không ngờ gì cả, nàng vẫn bồng-bợ, náo-động, và cũng vẫn bị mặt trời làm nhạt phấn phai hương.

Một hôm, trước bữa ăn trưa, tôi thấy nàng kè vào tai Ba tôi để nói thầm một câu gì: một lát, ông tỏ vẻ khó chịu, kinh ngạc, rồi gật đầu mỉm cười. Đến lúc uống cà-phê, Yên-Hoa đứng dậy, ra đến cửa nàng quay mặt vào chúng tôi với nét uể-oải, theo tôi thấy thì nhu rập theo

kiều ci-nê Mỹ, và pha giọng lảng-lơ của người Pháp, nàng bảo Ba tôi:

— Anh Lê-Môn, anh đi nghỉ với em nhé?

Ba tôi đứng dậy, hơi thẹn đỏ mặt, và đi theo Yên-Hoa, vừa nói mấy lời ca-tụng giấc ngủ trưa. Ánh-Lệ không nhúc-nhich. Điều thuốc của nàng bay khói nơi đầu mày ngón tay. Tôi tự cảm thấy bắt buộc phải nói một cái gì. Tôi nói:

— Người ta bảo rằng giấc ngủ trưa có lợi cho sức khỏe, nhưng tôi cho đó là một ý kiến sai lầm.

Ánh-Lệ nói xẳng:

— Thôi đừng nói nữa, em! Nàng rầy tôi một cách thảng thắn. Nàng đã thấy ngay rằng tôi khôi-hài khiếm nhã. Tôi ngó nàng. Nàng cố ý giữ bộ mặt điềm-tĩnh khiến tôi cảm-động. Có lẽ trong lúc này nàng ganh-ghét với Yên-Hoa lung lắc. Để an ủi nàng, tôi nẩy ra một ý nghĩ đều giả, mà nẩy được một ý nghĩ gì đều giả là tôi khoái: nó cho tôi một niềm tự tin say sưa, một sự đồng muu ân thầm với tôi. Tôi không thể không nói lớn lên cho Ánh-Lệ nghe:

— Phải biết rằng trong lúc Yên Hoa bị cảm nắng, thì những giấc ngủ trưa như thế chẳng mè-ly lắm đâu, với nàng cũng như với ông.

Đáng lẽ tôi đừng nói thì hơn, vì Ánh-Lệ rầy tôi liền:

— Tôi không thích những ý nghĩ như thế đâu.

— Xin lỗi bà, tôi nói để cười chơi đây thôi. Kỳ thực, tôi vẫn biết rằng hai người ấy thỏa-thích lắm.

Ánh-Lê quay lại tôi một bộ mặt bức bối. Tôi xin lỗi nàng ngay. Nàng nhảm mắt và bắt đầu nói giọng nhỏ-nhỏ, nhẫn nại:

— Em có một quan niệm ái-tình hơi giản-dị quá. Ái-tình không phải là những cảm-xúc rời rạc kế tiếp nhau đâu.

Tôi nghĩ rằng tất cả những cuộc tình-duyên của tôi đều như thế cả. Một cảm-xúc đột-ngột trước một gương mặt, một cù-chỉ, dưới một nụ hôn... Các bản-năng được nảy-nở, không có liên-hệ gì với nhau. Đó là tất cả kỷ-niệm về các tình-yêu của tôi.

Ánh-Lê nói :

— Không phải như thế. Tình-yêu còn có sự âu-yếm không thay đổi, sự êm đềm, sự thiếu-thốn... Những điều mà em không thể hiểu được.

Nàng khoát tay, rồi lấy một tờ báo.

Tôi lên phòng tôi. Tôi mờ-màu vẫn-vợ. Tấm vải nệm nóng hổi dưới lưng tôi, tôi còn nghe vang vẳng lời nói của Ánh-Lê : « Ái-tình không phải như thế... nó là một sự thiếu-thốn. » Có bao giờ tôi thiếu ai đâu nhỉ?

Tôi nhớ đến Tuấn-Sinh là đủ lắm rồi. Buổi tối, tôi thường đi với chàng đến các hộp-dêm ở



Françoise Sagan (nét vẽ của Ben)

Saint-Tropez. Chúng tôi khiêu-vũ theo những tiếng kèn sai diệu, vừa nói với nhau những lời tình-tứ bừa tối đó thì nghe êm-dep lắm nhưng qua ngày mai là tôi quên mất cả.

Ban ngày, chúng tôi đi thuyền buồm vòng quanh bãi biển. Đôi khi Ba tôi đi theo. Ông mến Tuấn-Sinh lắm, nhất là từ khi chàng đẽ ông thắng một cuộc bơi đua cờ-rôn. Ông gọi chàng là « Bé Tuấn-Sinh của ta », Tuấn-Sinh gọi ông bằng « Cụ », nhưng tôi tự hỏi trong hai người ấy ai là người lớn !

Một buổi chiều, chúng tôi đến uống trà ở nhà Má của Tuấn-Sinh. Đây là một bà già yên-phận và tươi cười. Bà kể cho chúng tôi nghe những nỗi khó-khăn của bà là một bà góa và là một bà mẹ. Ba tôi thương-xót, và không tiếc lời khen-ngợi bà. Tôi phải thú thật rằng không bao giờ Ba tôi sợ phí thi-giờ. Ánh-Lê nhìn cảnh tượng ấy với một nụ cười khả ái. Lúc vè, nàng bảo là bà kia dễ thương. Tôi thốt ra toàn những lời kích-háu những đứa-bà như ngữ ấy. Ba tôi và Ánh-Lê nhìn tôi với một nụ cười khoan-hồng diễu-cợt, càng khiến tôi lộn ruột :

— Các Cụ không thấy người đàn-bà tự-phụ ấy à ? Bả tự khen cuộc đời của bả tại vì bả có cảm-tưởng rằng bả làm tròn bồn-phận va...

Ánh-Lê ngắt lời tôi :

— Mà không đúng sao chó ? Bả đã làm tròn bồn-phận làm mẹ và làm vợ, theo như danh-tử.

Còn bồn-phận làm đĩ của bả ?

Anh-Lê bảo

— Tôi không tra nghe những câu nói tục-tiểu dâu, dù là trái nguyệt.

— Có gì là trái-nguyệt ? Bà ấy đã lấy chồng cũng như mọi người đều lấy chồng lấy vợ, vì dục-tinh, hoặc là vì thói quen. Bà có một đứa con. Và bà biết tại làm sao mới có một đứa con chó ?

Ánh-Lê nói mỉ mai :

— Có lẽ tôi không biết rõ bằng cô, nhưng tôi hiểu chút ít.

— Thế rồi bả nuôi đứa con ấy. Có lẽ bả đã giữ gìn khỏi bị cai rạo-rực của ngoại-tinh. Những đời sống của bả cũng như đời sống của muôn ngàn người đàn-bà khác, có gì mà bả khoekhoan dữ vậy ? Bả ở trong hoàn cảnh một thiêu-phụ trưởng-giả, làm vợ và làm mẹ, và bả chẳng có làm được gì để thoát-ly ra khỏi hoàn-cảnh ấy. Bả tự cho vinh-hạnh là chẳng làm được chuyện này hay chuyện nọ, chứ đâu phải là đã làm được chuyện gì !

Ba tôi bảo :

— Con nói chả có nghĩa-lý gì cả.

Tôi liền hô hô lên :

— Đó là tấm kiến để bẫy con chim Sơn-ca. Rồi người ta tự nhủ : « tôi làm tròn phận-sự » bởi vì người ta chẳng làm được chi cả. Giá như ở trong hoàn-

cảnh sang-trọng của bả mà bả đã
trở thành mệt con mẹ đi lang
thang đầu đường xó chợ, ấy,
chừng đó con mới kính-phục bả.

Ánh-Lê bảo :

— Cô em có những tư-tưởng
tân-tiến đấy, nhưng vô giá-trị.

Có lẽ đúng. Tôi nghĩ lại những
lời tôi vừa nói, nhưng kể ra thì

cũng là những lời tôi nghe người
ta nói. Tuy vậy, đời sống của tôi,
và đời sống của cha tôi rất hợp
với lý-thuyết kia, và Ánh-Lê
khinh-khi nó tức là khinh-khi tôi.
Nhưng Ánh-Lê không coi tôi như
là một người có tư-tưởng. Hình
như tôi cần phải gấp rút tỏ cho
nàng thấy là nàng lầm.

(Còn tiếp)

* CON GIOI : Một máy ra-da kỳ diệu !

Hắn bạn đã nhiều lần nhìn thấy con giơi ? Nó là một con vật hình thù xấu xí, mùi hôi hám, một nửa phần thuộc loài chuột vì nó đẻ con cho con bú, có hai tai vènh hai mắt bé tí tí nhu chuột vậy, một nửa phần thuộc loài chim vì nó có hai cánh bay lanh. Nhưng khác hơn tất cả các loài là khi ngủ nó bám trên cành cây thả đầu xuống dưới. Tuy vậy những điểm kẽ trên không đáng làm cho ta chú ý đến nó. Điều mà các bạn sẽ ngạc nhiên khi khám phá về con giơi, đó là cơ-quan thị giác của nó. Nhà thám hiểm thời danh, chuyên vẽ hang hốc, ông Robert Casteret đã nhiều lần ca tụng con giơi, ông gọi nó là một cái máy Radar kỳ diệu mà loài người còn lâu mới sáng chế được. Thật vậy, trong rừng rậm, đêm tối, giơi bay liệng vùn vụt với tốc độ ghê gớm nhưng không bao giờ va chạm vào cây lá, nó có thể tránh được một sợi tơ lớn hơn 3 phần 10 ly căng trong bóng tối đầy đặc. Các bạn đã biết cặp mắt nó bé tí tí, nhưng điều đó không quan hệ, đầu bạn có làm cho nó mù tịt đi nữa nó vẫn nhào lộn rất lành nghề.

Sau kỳ đại chiến 1914 các nhà Bác học Anh đã khám phá ra rằng, giơi nhìn bằng mũi và tai, từ mũi nó phát ra những luồng sóng âm thanh (tú có thể ghi nhận được) khi luồng sóng đó vấp phải chướng ngại vật liền hồi như một tiếng vang. Khi nó phát xuất một luồng sóng siêu âm từ mũi, thì bắp thịt tai co lại làm cho diếc. Sau đó nó lại nghe được tiếng vang của âm thanh phản hồi như thường. Bộ máy phát và thâu thanh của nó cực kỳ tinh vi, mỗi giây làm việc tới 50 lần nên mặc dù bay lanh đến đâu nó vẫn có thể tránh được các cạm bẫy. Một máy Ra-da tối tân hiện nay cũng không thể hơn được con giơi. Điều lạ lùng đó đã khiến cho nhiều nhà Bác Học suy ngẫm. Phải chăng, con người vẫn không thể vượt được Tạo Hóa ?

* MỘT ĐẦU RIÊNG BIỆT

Chú Nghêch có người « vợ quý » bỏ nhà đi đà 1 tuần lễ. Chợt một hôm chú nghe tin nhà chức trách vớt được 1 tử thi trôi trên sông, tử thi chết đã lâu ngày nên không thể nào tìm ra căn cước kẻ bạc mạng. Nghêch liền lóc tóc nhà xác hỏi thăm tin tức. Điều tra viên hỏi Nghêch :

— Ông thử nhớ lại xem bà ấy có một dấu gì khác biệt với mọi người không ? chẳng hạn 1 tật ở chân tay, hay một cái răng sún ?...

Nghêch suy nghĩ hồi lâu, đoạn bảo :

— Thưa ông, vợ tôi có tật nói... cà lăm !

Trần Quốc-Bảo

VIỆT-NAM, QUA 4.000 NĂM CA-DAO



● * * ☆ BA TÈO ☆ * * ●

(Xem Phò-Thông từ bộ mới số 3)

của Cô Huỳnh-Hoa (Phan-Rang)

2229.— Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn tro

tro.

2230.— Người đời hữu tử hữu
sinh.
Sống lo xứng phận, thác dành
tiếng thơm.

2231.— Một thương hai nhớ ba
sầu,
Cơm ăn không được ăn trầu
ngậm hơi

Thương chàng lắm lắm chàng oi !
Biết đâu thanh vắng mà ngồi thở

than.

2232.— Buổi xuân xanh thiếp
chẳng gặp chàng,

Bây giờ năm con bầy cái ra đàng
gặp nhau.

2233.— Đèn Saigon ngọt xanh
ngon dở.

Đèn chợ Mỹ ngọt tỏ ngọt lu
Em biếu anh về học lấy chữ « nhu »
Chín trắng em đợi mười thu em
chè.

2234.— Trầu đồng ta ăn cỏ đồng
la,

Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ
thơm.

2235.— Khôn ngoan chàng lọ nói
nhieu

Người khôn mới nói nửa lời dã
khôn.,

2236.— Người đời muốn sự của
chung.

Hơn nhau một tiếng anh hùng mà
thôi.

- 2237.— Bùn xa bèo bùn khô bèo héo.
Lụa xa đào lụa ngã đào nghiêng
Vàng trên tay rót xuồng không
phiên
Phiền vì một nỗi ng. duyên cách
lìa.
2238 — Chim chiền bụi ớt lùi lo
Lòng hương em bậu ồm o gầy,
mòn.
2239.— Tiếc công lao đào ao thả
cá,
Năm bảy tháng truwong người lù
tới câu.
2240.— Trăng lên khỏi núi
Trăng mắc bụi đuổi con trăng lù
Em biết anh mẩy tuổi đợi chờ
thất công.
2241.— Ngồi rồi sao chẳng xe gai
Đến khi có cá mướn chài ai cho.
2242.— Có tiền thì hậu mới hay
Có trông cây Đức, mới dâng nên
nhân.
2243.— Ăn lầm thì hết miếng ngon
Nói lầm thì hết lời khôn hóa rõ.
2244.— Con quạ đen, con cò trắng
Con éch ngắn, con rắn dài
Em trông anh trông mãi trông
hoài
Trông cho thấy mặt như bài liền
pho.
2245.— Con Rồng nằm ngoài Huế
Con ngựa lể Đồng Nai
Nước sông trong chảy lộn sông
ngoài
Cảm thương người xa xít lạc loài
tới đây.
2246.— Chiều chiều ra bãi mà
trông
Bãi thì thấy bãi, người không
thấy người.
2247.— Ra đi em có dặn dò

- Sóng sâu dưng lội, đò đầy dưng
qua.
2248.— Lời nói không mất tiền
mua
Lịa lời mà nói cho vừa lòng nhau,
2249.— Thế gian còn dại chưa
khôn,
Sóng mặc áo rách, chết chôn áo
lành.
2250.— Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm
xuân,
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em có chồng anh tiếc lắm thay.
2251.— Thân em như mảnh lụa
dào,
Phết phơ giữa chợ, biết vào tay
ai.
2252.— Dò sông dò bể dẽ dò,
Nào ai bể thước mà đo lồng người,
Lòng người thăm thẳm mù khơi,
Không bờ không bến biết nơi nào
dò.
2253.— Một mai ai chờ bỏ ai,
Chỉ thêu nén gấm sắt mài nén kim.
2254.— Một mai trống lồng khố
hàn,
Giây dùn khó đứt người ngoan
khó tìm.
2255.— Một mai mai một ngó
chừng
Ngó truồng truồng rậm, ngó rùng
rùng cao.
2256.— Con quạ nó dưng bờ sông,
Nó kêu bờ má lấy chồng bỏ con.
Con quạ nó dưng đầu non,
Nó kêu bờ má thương con trở về
2257 — Anh thương em tam tú
núi cũng trèo,
Thất bát sông cũng lội, cưỡi thập
đèo anh cũng qua.
2258. — Ai đem con sáo qua sông

- Cho nên con sáo sốt lòng bay xa.
2259.— Đi về nhẫn với ông câu,
Cá ăn thì giật để lâu hết mồi.
2260.— Thương chồng nên phải
gắng công
Nào ai xương sắt da đồng chí dày.
2261.— Vợ chồng là nghĩa già
dời
Ai oi chờ nghĩ những lời thiệt
hơn.
2262.— Vì dẫu tình bậu muôn
thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra.
2263.— Vì dẫu tình bậu muôn thôi
Tinh qua muôn nứa bậu thôi sao
dành.
2264.— Con lươn con lịch nó dài
Gá nhồng nhọn mỏ, cá chai dẹp
dầu.
Cầm chài vải xuồng ao sâu,
Mắc đuôi dẽ gở, mắc đầu đinh
mang.
2265.— Nhà giàu oi hối nhà giàu
Tôi vay giá lúa lắc đầu không
cho.
2266.— Vàng sa xuống giếng khôn
tìm
Người sa lời nói như chim sô
lòng.
2267.— Người khôn không nỡ
roi đón
Một lời nhẹ-nhé hãy còn dắng cay.
2268.— Chờ thấy sóng cả mà lo
Sóng cả mặt sông, chèo cho có
chừng.
2269.— Muốn may thì phải có kim
Muốn hay thìắt phải tìm người
xưa.
2270.— Trăng mờ còn tỏ hơn sao
Đâu rặng núi lở còn cao hơn dò.
2271.— Ở sao cho vừa lòng người
Ở rộng người cười, ở hẹp người
chê.
2272.— Qua mà đã biết qua đen
Có đâu qua dám mon men với cõ.
2273.— Người thanh tiếng nói
cũng thanh,
Chuông kêu sẽ đánh bên thành
cũng kêu.
2274.— Đã sanh ra kiếp đàn ông,
Đèo cao núi thăm sông cùng quán
chí.
2275.— Non cao cũng có đường
trèo
Đường dẫu hiểm nghèo cũng có
lối đi.
2276.— Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sói bớt lửa một dời chẳng
khé.
2277.— Người trông cây Hạnh
người chơi,
Ta trồng cây Hạnh để dời về sau.
2278.— Một mai mai một mai,
Giàu sang cũng chết xác xài cũng
xong
Thông minh tài trí ánh hùng
Ngu si dại dột cũng chung một
gò.
2279.— Mua cá thì phải xem
mang
Mua bầu xem cuống mới toan
không lầm.
2280.— Một nhà hai chủ không
hòa,
Hai vua một nước át là không
yên.

★ Tại giá dạng đa đích thống khò dien tiền, khoái lạc thị khả sỉ đích
NI THÁI
(Giữa khi mọi người đang khò sò, thì sự đam mê khoái lạc là điều
rất đáng xấu hổ)