

Số 6

15 Décembre 1942

ĐẠI VIỆT

TẬP CHÍ

10/1/43

REVUE BI-MENSUELLE PARAISSANT LE 1er ET LE 16 DE CHAQUE MOIS

DEPOT LEGAL
INDOCHINE
NCA. 20604

Giám-đốc : HỒ-VĂN TRUNG *



MỤC LỤC

- Quân-tử với đạo thượng lưu. của TRÚC-HÀ
- Khảo về cội rễ của sự vật từ đâu mà ra của THƯỢNG-TÂN-THỊ
- Tánh cách câu văn Việt-Nam. của HẢI-NHU
- Lịch-sử người Tàu ở Nam-kỳ (tiếp theo). . của KHUÔNG-VIỆT
- Độc Học-thuyết Mặc Tử của Lê-văn-Hoè. . . . của T. H.
- Hiền-triết Hy-lạp : Học-phái Elée. . . của LÊ-CHÍ-THIỆP
- Tam bách dư niên hậu. của ĐÀO-DUY-ANH
- Thái-cổ văn minh lược-thuyết. của THANH-TÂN
- « Rương vàng của con tôi » (tiếp theo) của TRƯƠNG-VĨNH-TỔNG
- Gia-Long phục quốc diễn ca (tiếp theo) của ĐẶNG THỨC-LIÊNG
- Ái-linh Miếu (liều-thuyết) của HỒ BIỂU-CHÁNH



C. 967

Bao-quan : 5, rue de Reims, Saigon — Gia moi so 0 \$ 40

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

27

QUI QUI

A large block of very faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

LUÂN-LÝ ĐẠO NHO (1)

QUÂN-TỬ VỚI ĐẠO THƯỢNG-LƯU



Độc Mạnh-Tử, chắc ai cũng để ý đến câu chuyện vợ chồng người nước Tề.

« Người nước Tề có kẻ có một vợ cả, một vợ lẽ mà cùng ở một nhà; người chồng đi ra ngoài thì tất say no rượu thịt rồi mới về. Vợ cả hỏi chồng cùng với những người nào ăn uống, thì nói rằng hết thảy là những người phú

qui cả. Người vợ cả đem lòng ngờ mà bảo riêng với người vợ lẽ rằng: « Chồng ta đi ra ngoài thì tất say no rượu thịt rồi mới về, hỏi cùng với những người nào ăn uống thì nói rằng hết thảy là những người phú qui, mà chưa từng có kẻ hiền-giã nào lại chơi, ta sắp sửa đi dòm chồng ta đi những đâu. »

Người vợ cả thừ dây sớm, đi quanh theo hút người chồng coi đi những đâu, thì khắp trong nước không người nào cùng đứng nói chuyện với; cuối cùng, thấy đi ra mé thành bên đông chỗ mã người ta cùng tế, xin lấy cái đồ cùng thừa mà ăn, chẳng đủ thì lại đoái mà đi ra nơi khác; ấy cái đạo say no chán đủ của anh chồng như thế đấy!

Người vợ cả trở về bảo người vợ lẽ rằng: « Chồng ta ấy, chúng ta còn phải trông nhờ vào suốt đời, mà nay như thế thì còn ngưỡng-vọng nổi gì? » Rồi cùng với người vợ lẽ oán mĩa người chồng, cùng khóc với nhau ở trong sân. Mà người chồng chưa biết rằng sự mình đã bại-lộ ra, còn hơn hở tự ngoài đi vào kiêu-căng với hai vợ! » (Mạnh-Tử quốc văn giải-thích, quyển 1 trang 510-511).

Đó là một chuyện bịa-dặt của Mạnh-Tử. Nhưng ở đời, trong khi mưu cầu công danh, há chẳng có những kẻ đã làm nhiều việc xấu xa, hèn hạ, khiến tủi nhục cho vợ con ư?

(1) Độc Đại-Việt từ số 1.



Một thi-sĩ nước Tàu khéo đem câu chuyện đó cho đối lại chuyện Giới-chi-Thôi, đúc thành hai câu thơ thâm thúy :

Nhơn khát tể dư kiêu thiếp-phụ

Sĩ cam phần tử bất công hầu (1).

(Hàng-đình-Kiên)

Giới-chi-Thôi, người đời Xuân-Thu, rất có công với Trùng-Nhĩ, lúc vua tôi cùng chạy giặc. Sau, Trùng Nhĩ được trở về làm vua nước Tấn. Trong khi ban thưởng bọn công-thần, vua Tấn quên phứt Giới-chi-Thôi. Chi-Thôi đã không nhắc vua chuyện ấy, lại cùng với mẹ đi ẩn trong núi. Một người lân cận của Chi-Thôi, biết rõ câu chuyện, lấy làm bất bình. kín đáo nhắc nhở vua Tấn sự quên ơn của ngài. Hối hận, vua cho tìm Chi-Thôi, nhưng không thấy tung tích. Có kẻ bàn với vua, xin cho đốt núi, chắc Chi-Thôi phải chạy ra. Nhưng Chi-Thôi lại không ra, cùng mẹ chết cháy trong núi!

Hai câu thơ của nhà thơ trên gợi ta chú ý đến tư - cách trái ngược của hai hạng người. Một đẳng vô-liêm-sĩ thái quá, một đẳng xem rẽ công-hầu lạ thường.

Sự mâu thuẫn đó tỏ rằng giữa nhơn-loại đã có sẵn giai-cấp, nhưng giai-cấp này sẽ dĩ phân biệt được, không phải dựa vào tiền của, học-thức, mà phải dựa vào tâm-lý con người.

Hiện nay, nhiều kẻ cho con người là một sản-vật của xã-hội (L'homme est un produit social). Người ta sống trong xã-hội, tất phải chịu ảnh hưởng của nó. Tâm-hồn người ấy cấu-tạo bởi hoàn cảnh hữu hình và vô hình của nó.

Sự nhận xét ấy có phần đúng. Nhưng nói rằng con người hoàn toàn là một sản vật của xã-hội là sai. Xã - hội có thể là một cái khuôn, mà con người không phải hết thảy đều là cục bột. Cục bột không tri giác, hoàn toàn uốn mình theo đúng hình thức của cái khuôn. Con người, một động vật có tri tuệ, có tình cảm, vừa chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, vừa phản động lại với hoàn-cảnh. Xưa nay, những bậc hào kiệt thường là những kẻ không bao giờ chịu ép mình trong khuôn sẵn của xã hội. Chính là họ ra tay phá bỏ những khuôn khổ hẹp-hòi cũ kỹ đi để lập lại cho quần chúng những khuôn khổ mới mẻ, rộng rãi hơn.

Đi sâu vào tâm lý nhơn loại, nhà tâm lý không thể không nhận rằng trong mỗi người chúng ta, vẫn có một phần thiêng liêng do Tạo-bóa gây nên. Phần ấy tạo ra hồn sắc của mỗi người.

(1) Người xin đồ cúng dư rồi làm kiêu với vợ lớn vợ bé, kẻ sĩ thà chịu chết cháy, chứ không ra lãnh tước công hầu.

Cỏ non có nổi : « Sơn mài rửa được, nhưng không sao mà đoạ
 được sắc đỏ ; lan đôi- đi được, nhưng không sao mà giết được
 mùi thơm. Ngọc có thể đập vỡ ra được, nhưng không sao mà
 hủy được sắc trắng ; vàng có thể nấu tan ra được, nhưng không
 sao mà đổi được chất bền. Ấy là mỗi vật đều có một tánh tự
 nhiên, không sao ép ưỡng mà làm cho vật. Coa người có

Tánh tự nhiên đó là bản sắc của mỗi người. Như cao, đề tiện ;
 những tánh tự nhiên : trung trực, gian tà ; tha- cho nên, Gia-
 non từ, độc ác ; thông minh, đần độn v. v... Cũng không thể
 cát-Lượng có thể diệt binh Tào-Tháo ở mặt trận, mà nhà
 diệt tánh gian hùng của hắn ; khi thế hùng hồ của quân
 Nguyên chẳng khiến nao núng lòng khảng khái của Trần-Hung-
 Đạo ; công danh phú quý không đổi được lòng cao khiết của
 hạng người như Nguyễn-Bỉnh-Khiêm, Chu-Văn An.

Trong đạo nho, Khổng-Tử sở dĩ phân chia người đời ra
 hai hạng : quân-tử và tiểu-nhơn, chính là dựa theo tâm lý, chứ
 không phải căn-cứ ở địa-vị của họ trong xã-hội. Có cái bản-
 sắc quân-tử, có cái bản sắc tiểu-nhơn. Tỷ như :

« Quân-tử cố giữ lúc khốn cùng, tiểu-nhơn lúc khốn cùng tất
 làm quấy. » Quân-tử cố cùng, tiểu-nhơn cùng tư lạm bỷ. — Luạn-
 ngữ).

— « Quân-tử tạo cái tốt cho người, không tạo thành cái ác
 cho người ; tiểu-nhơn làm trái lại. » (Quân-tử thành non chi
 mĩ, bất thành non chi ác ; tiểu-nhơn phân thị. — Luạn ngữ).

— « Quân-tử hiểu rõ ở điều nghĩa, tiểu-nhơn hiểu rõ ở điều
 lợi » (Quân-tử dụ ư nghĩa, tiểu-nhơn dụ ư lợi. — Luạn-ngữ).

Đó là hai thái cực của hai bản sắc.

Ngoài hai hạng cực đoan ấy, Khổng-Tử còn nhận có một
 hạng ở lưng-chừng, không ngã hẳn về bên nào : hạng trung
 non. Họ dễ uốn, dễ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh. Gần bực
 quân-tử, họ có thể thành quân-tử. Gần bực tiểu-nhơn, họ có
 thể thành tiểu-nhơn. Hạng trung non này không đáng kể,
 đối với người chuyên lo việc cải tạo xã-hội. Hệ hoàn-cảnh
 xã-hội đổi thì họ đổi theo. Khổng-Tử chỉ nói đến hai hạng
 quân-tử và tiểu-nhơn mà thôi.

Quân-tử là phần tinh-hoa của non-loại. Các tánh tình cao
 quý trong non-loại qui tụ ở họ. Những kẻ non-từ nghĩa
 khi, có bụng yêu đời, sẵn lòng giúp người, lấy hạnh phúc của
 non-loại làm của mình, coi người khổ như mình khổ, sau
 thiên hạ mà vui, trước thiên hạ mà lo, chính thuộc về hạng
 quân-tử.

Hạng tiều-nhơn trái hẳn. Lẽ cố-nhiên phải dùng hạng trên làm mẫu-mực. Người đời nên cố gắng sửa mình theo bậc trên, chớ không lý nào lại theo bậc dưới. Cho nên cái công phu của Không giáo là luyện-tập con người cho thành bậc quân-tử. Đạo Không có thể gọi là đạo quân tử, hoặc theo như danh từ hiện thời, đạo thượng lưu. Nhơn vật lý tưởng trong đạo này không phải là một bậc siêu-nhơn như trong Phật-giáo. Đây chỉ là một hạng người cao đẳng mà thôi. Họ không xa với nhơn loại. Mọi người, mỗi khi bình-tĩnh xét lại tấm lòng, thấy mình vẫn có ý khuynh-hướng về cái gì thanh cao thoát-tục, và thường bất-mản về những nỗi đê-tiện, nhỏ nhặt trong cuộc đời tầm-thường, tất có thể bước lên con đường của bậc thượng-lưu quân tử. Tuy nhiên, công phu luyện tập không dung-dị. Trong bốn công việc chánh «*tu, tề, trị, bình*» của đạo Không, việc tu-kỷ có lẽ khó-khăn nhất, và quan trọng nhất. Người tuy đã có tư cách, hi vọng để tiến đến bậc quân-tử, song sự dụng công phải bền bỉ, kỷ lưỡng lắm mới được. Vì là «*bậc quân-tử chỉ cầu ở mình, không như tiều-nhơn cầu ở người*». (Quân-tử cầu chư kỹ, tiều-nhơn cầu chư nhơn.— Luận ngữ). Cầu ở mình thì phải cố gắng bồi bổ nền đạo-đức và học-vấn của mình, khiến mình có thiệt-tài thiệt-học, để thỏa mãn tấm lòng khao khát sự hiểu-biết và sự thanh cao, chớ không phải có ý mong cho người ta mộ cái danh hay trọng cái tài của mình. Bậc quân-tử kính giữ tấm lòng ngay lúc mình đối với mình; mặc dầu không ai hiểu thấu, cũng coi như có «*mười mắt trông vào đó*». (Thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ.— Tăng-Tử). Tức cũng như một nhà hiền-triết Tây-phương có nói: «*Một mình đối với lương tâm, tôi hành động như có cả thiên-hạ đương nhìn tôi.*» (Sei l devant ma conscience, j'agirais comme si tout le monde me regardait.— Sénèque).

Sự dụng công ấy mục-đích là để làm chủ cho được tình thần của mình, hầu đem mình làm kiểu mẫu cho kẻ chung quanh, và có thể cai trị người khác. Nếu không vậy, còn hòng nói gì đến việc trị nhà, trị nước, trong khi mình chưa biết tự trị. Trong làng cung kiếm xưa nay, biết bao người có sức cầm đầu một đạo quân, thắng nổi nhiều trận đại chiến, nhưng không đủ sức kèm lòng trước vẻ yêu kiều diễm lệ của một khách giai nhơn, khiến cho cái sức bạt sơn hóa thành vô dụng.

Công phu hàm-dưỡng này, phần nhiều người đời nay rất thiếu. Có lẽ vì chưa trải qua tâm trạng và công việc ấy, nên

lầm kẻ không hiểu được rõ tâm chí cỡ như. Hạng quân-tử bị coi như là hình ảnh của giai cấp tư bản bây giờ.

Thiệt ra, còn trong thời kỳ tu luyện, kẻ đệ tử chọn chánh của đạo Nho không bao giờ để tâm đến sự phú quý, vì «*quân tử lo đạo không lo nghèo*» (Quân tử ưu đạo, bất ưu bần.—Luận ngữ). Nhan-Hồi, một cao-đệ của Khổng-Tử, đã làm cho ngài phải khen ngợi rằng : «*Hồi hiền vậy thay ! Một giỏ cơm, một bầu nước, ở chỗ ngõ hẹp, nếu người khác trong cảnh ấy tất không chịu nổi sự lo buồn, nhưng Hồi thì không đòi cái vui của mình. Hồi hiền vậy thay !*» (Hiền tại Hồi giả ! Nhứt đơn tự, nhứt biểu ẩm, tại lậu hạng, nhưn bất kham kỳ ưu, Hồi giả bất cái kỳ lạc. Hiền tại Hồi giả !—Luận ngữ). Nhan-Hồi sở dĩ sống trong cảnh nghèo mà không lo buồn, vì lòng đã chứa đầy lạc thú của sự học hiểu đạo lý. Trái lại, «*kẻ đi học để chỉ vào đạo lý mà còn lấy làm xấu hổ vì sự ăn mặc không được tốt đẹp, tất chưa đủ cùng nghị luận vậy.*» (Sĩ chí ưu đạo, nhi sĩ ác y ác thực giả, vị túc dữ nghị giả.—Luận ngữ).

Không phải kẻ quân tử thù nghịch với sự phú quý, chỉ vì phú quý không đủ mãnh lực khiến họ thêm thường, bằng một thứ khác : là cái đạo. Cho nên Khổng-Tử mới có câu : «*Giàu sang ai cũng muốn, nhưng không lấy đạo mà được thì không nhận ; nghèo hèn ai cũng ghét, nhưng không lấy đạo làm cho khỏi thì không bỏ.*» (Phú dữ quý thị nhưn chi sở dục giả, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất xử giả ; bần dữ tiện thị nhưn chi sở ố giả, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ giả. —Luận ngữ) và câu : «*Ăn gạo xấu, uống nước lã, co tay gối đầu, cái vui vẫn còn ở trong cảnh đó. Làm điều bất nghĩa mà được giàu sang, đối với ta như đám phù vân.*» (Phạn sơ tự, ẩm thủy, khúc quang nhi chiêm chi, lạc tại kỳ trung hỷ. Bất nghĩa nhi phú thả quý, ưu ngã như phù vân.—Luận ngữ).

Ấy, trong một đạo, từ thầy đến trò, ai cũng có tư tưởng và hành vi thanh cao như thế mà nếu chúng ta không hiểu để đến nỗi sắp được quân tử vào bọn danh lợi thường tình thì rõ là một sự lầm lẫn đáng tiếc.

TRÚC-HÀ

Trước cuộc cải-cách quốc gia được thiêt hành, thì cuộc cải-cách phong-tục cần phải lo cho xong. Chăng nên cứ trông cậy Nhà-nước, lo cải-lương phong-tục và tâm-hồn giùm cho mình. Mỗi người đều phải rán sức mà lo việc đó.

Thượng-tướng PÉTAIN

KHẢO VỀ CỘI RỄ

CỦA SỰ VẬT TỪ ĐÂU MÀ RA



Đã bốn ngàn năm nay, nước ta thấm theo văn hóa của Tàu. Từ phong tục tập quán, cho đến những sự vật thường dùng mỗi ngày, cũng đều noi theo của Tàu ít nhiều. Mà không ai ghi chép gốc cội của những sự vật ấy có từ đời nào. Nên nay tôi khảo cứu các sách cũ của Tàu, lược kê ra đây từ loại, cho các bạn đọc xem, hoặc có ai biết thêm nữa, thì xin phụ biên vô, cho thành sách, để các bạn thiếu niên tân học tham khảo cho rộng đường nghe thấy. Ấy là một điều «Tập tư quảng ích» vậy.

I.— THIÊN-VĂN

- 1) Định tên trời đất, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, khí âm, khí dương, bắt đầu từ họ Địa-Hoàng.
- 2) Suy trời cao, bắt đầu từ nhà Thương. (Châu-Bề).
- 3) Bức đồ «Tiên thiên, Hậu thiên», bắt đầu từ vua Thủy-Hoàng, nhà Tần. (Sách ngoại kỷ).
- 4) Suy vận trời đời đời, bắt đầu từ nhà Hán. (Sách Tiên-Hàn-thơ).
- 5) Bức đồ «Thiên văn», bắt đầu từ vua Hoàng-đế. (Tùy thiên văn chí).
- 6) Suy số dậm trời đi, bắt đầu từ nhà Hán. (Khảo linh-diệu).
- 7) Độ lịch Châu-Thiên, bắt đầu từ họ Bào-Hy. (Châu Bề).
- 8) Chia Huỳnh đạo và Xích đạo, bắt đầu từ vua Hoàng-đế, (Châu lễ Phùng tướng thị sớ).
- 9) Rõ chỗ mặt trời mặt trăng mọc ra, bắt đầu từ nhà Hạ (Sơn hải kinh)
- 10) Kinh mặt trời, mặt trăng, bắt đầu từ họ Bào - Hy, (Châu Bề).
- 11) Suy nhật thực, nguyệt thực, bắt đầu từ vua Hoàng-đế (Trương biên).
- 12) Định ngày tháng và tiết đông chí, bắt đầu từ họ Địa-Hoàng. (Ngoại kỷ)
- 13) Định phương hướng và giờ khắc, bắt đầu từ nhà Hán (Nam Tề chí).

14) Xem sao, xem tháng, xem ngày và xem năm, bắt đầu từ vua Hoàng-đế (Tiêu thị Chí).

15) Sách tinh quan, bắt đầu từ vua Hoàng đế (Tùy chí).

16) Sao bắc đẩu chia đồng nội bắt đầu từ nhà Hán. (Hán thiên văn chí).

17.) Số sao bắt đầu từ vua Hoàng đế (Hậu Hán Thiên văn chí).

18) Can, chi chia đồng nội, bắt đầu từ nhà Hán.

19) Sông Hà Hán chia đồng nội, bắt đầu từ nhà Hán (Hán chí, Đường chí).

20) Hai mươi tám ngôi sao chia đồng nội, bắt đầu từ nhà Hán. (Sử ký thiên quan thơ).

21) Năm ngôi sao, chia đồng nội, bắt đầu từ nhà Châu (Thiên quan thơ).

22) Sao Thái ất, bắt đầu từ vua Hoàng đế (nguyên nữ binh pháp, võ kinh tổng yếu, Đường chí).

23) Sao có thần hiệu bắt đầu từ nhà Tấn (Tấn thơ).

24) Đác phong (gió trốt) bắt đầu từ nhà Đông Hán (Hán thơ).

25) Xuân phân, Thu phân, Hạ chí, Đông chí và xem sắc mây, bắt đầu từ vua Hoàng-đế (Âm-dương-thơ)

26) Bày can, chi, chia 12 giờ, bắt đầu từ vua Phục-Hy (Lỗ sử).

27) Một ngày chia làm 12 giờ, bắt đầu từ nhà Châu. (Tả Truyện, Đỗ Dự chú).

28) 12 chi thuộc, bắt đầu từ nhà Châu (Ngô-Việt xuân thu).

29) Ngày dùng « khắc » bắt đầu từ vua Nghiêu (Nghiêu-Điều chánh nghĩa).

30) Đêm chia làm năm canh, bắt đầu từ nhà Hán (Nhạc-thị gia huấn).

31) Hai mươi bốn khí bắt đầu từ vua Thái-Hiệu (Đổng bao nghị).

32) Tám tiết bắt đầu từ vua Phục-Hy (Xuân thu nội sự).

33) 72 hạn, bắt đầu từ vua Hoàng-đế (Tổ-Vấn).

34) Năm hành bắt đầu từ vua Thần-Nông (Tiêu Hán chí).

35) Danh hiệu ngũ hành sanh khắc, bắt đầu từ nhà Hán (Hoài nam tử).

36) Tháng đủ tháng thiếu, bắt đầu từ vua Phục-Hy (Ngoại kỹ).

37) Đặt tháng Nhuận bắt đầu từ vua Hoàng-đế (Tân luật lịch chí).

38) Ngày kiến, Trừ, Mãn, Bình, bắt đầu từ vua Hoàng-đế (Việt tuyết thơ).

39) Theo thời đặt tháng Nhuận. bắt đầu từ vua Đường Nghiêu (Chuyên để lịch).

40) Gặp tháng Nhuận gia thêm, bắt đầu từ nhà Đường (Đường thơ).

41) Lịch, bắt đầu từ .họ Bào-Hy. (Thông lịch)

42) Đặt khám thiên giám (tòa làm lịch) bắt đầu từ nhà Minh. (Minh sử)

43) Lịch dùng chánh nhà Hạ, bắt đầu từ nhà Hán. (Cổ lịch)

44) Kiến dân, bắt đầu từ vua Phục-Hy. (Cổ tam phần)

45) Toán, bắt đầu từ ông Bật-Nghi. (Quản-tử)

46) Thuật-học, bắt đầu từ vua Hoàng-đế. (Sử ký)

47) Phép tuế sa, bắt đầu từ nhà Tấn. (Tấn chí)

48) Lậu khắc đề canh giờ, bắt đầu từ vua Hoàng đế (Tùy chí)

49) Chung biểu (đồng hồ) bắt đầu từ nhà Đường. (Đường thơ)

50) Lâu chuông, lâu trống, bắt đầu từ nhà Tùy. (Đường nghi vệ chí)

51) Canh dùng trống, điểm dùng chuông, bắt đầu từ nhà Đường. (La ký vật nguyên)

52) Phù sấm, bắt đầu từ nhà Hạ. (Thông chí)

53) Kỳ môn độn giáp, bắt đầu từ vua Hoàng-đế. (Yên ba điển tâu, Tùy chí)

54) Người Tây dương làm lịch, bắt đầu từ nhà Minh. (Minh sử)

55) Quan bán lịch, bắt đầu từ nhà Tống. (Tống sử)

56) Các tỉnh in lịch (thọ thời) bắt đầu từ nhà Nguyên. (Nguyên sử)

57) Lịch niên đồ, bắt đầu từ nhà Đường. (Đế vương lịch niên đồ)

58) Kỹ nguyên, bắt đầu từ vua Hoàng-đế. (Trương biên)

59) Năm gọi là « Tuế », bắt đầu từ vua Đại-Võ, (Nguy-Tung nhưt thị kỹ thủy).

60) Chọn ngày, bắt đầu từ nhà Châu. (Lễ ký thi kiết nhưt).

61) Đao võ (câu mưa) bắt đầu từ vua Thần-nông (Hán nghi lễ chí).

62) Xuân-ngưu, bắt đầu từ nhà Châu (Sử vật kỹ-nguyên).

63) Man-thần, bắt đầu từ nhà Hán. (Hậu-Hán lễ nghi chí).

64) Nghinh xuân, bắt đầu từ nhà Thương. (Nguyệt-lĩnh).

65) Từ mừng một tết, đến mừng tám ; thuộc về gà cho, bắt đầu từ nhà Hán. (Đông-phương-Sóc chiêm thơ).

66) Ngày thượng nguyên trưng đèn, bắt đầu từ nhà Đường. (Đường-thơ).

67.) Ngày thượng-nguyên, trung-nguyên và hạ-nguyên, bắt đầu từ nhà Hán. (Hán luật lịch sử).

68.) Thượng tuần, Trung tuần, Hạ tuần gọi là Thượng cán, Trung cán, Hạ cán, bắt đầu từ nhà Đường. (Đường-thơ).

69.) Ngày thượng ty và ngày hàn - thực, bắt đầu từ nhà Châu. (Đông-tích dật thị sử ký).

70.) Lập xuân làm tháng giêng, bắt đầu từ vua Chuyên-Húc, (Tấn luật lịch chi).

71.) Đêm thất tịch, bắt đầu từ nhà Hán. (Hoài-nam - tử).

72.) Tam phục, bắt đầu từ vua Thủy-Hoàng (Sử ký chú).

73.) Ngày đông chí Triều hội, bắt đầu từ nhà Hán. (Hạ tạp ký).

74.) Ngày lập, bắt đầu từ vua Hoàng - đế, (Ngụy tung nhứt thị ký thũy).

75.) Giờ ky, bắt đầu từ nhà Châu. (Lễ-Ký, Văn-Vương sự)

76.) Sanh mạnh xung thuộc, bắt đầu từ Lục-Triều (Châu-thơ).

76.) Tránh ngày sắc, bắt đầu từ nhà Đường. (Xuy kiểm lục)

77.) Bá nhứt, bắt đầu từ nhà Hán, (Hán thơ Minh-đế).

78.) Dùng can chi suy lộc mạng, bắt đầu từ nhà Châu (Tả-truyện Hoài-nam-tử)

79.) Thất thất (49 ngày) bắt đầu từ đời Lục-Triều (Bắc-Tề-thơ).

(Còn nữa)

THƯỢNG-TÁN-TPI

CẢI - CHÁNH

« ĐÀI-VIỆT » số 5 ra ngày 1er Décembre 1942, trong bài « Cơ-quan Nông nghiệp » của Trọng-Liêm, thợ nhả in có sắp lộn chỗ quan hệ sau này, nay xin cải chánh lại : Trang 26, hàng 19, thay vì 3' / 11, xin đọc là 10' / 11

TỈNH-CÁCH CÂU VĂN VIỆT-NAM



Hiện thời, quốc-văn tấn-bộ rất nhiều. Người ta đã được thưởng-thức nhiều áng văn hay, hoặc bằng tản văn, hoặc bằng vận văn. Văn đàn Việt-Nam bày ra cho đọc giả nhiều loại sách : khảo-cứu, nghị-luận, tiểu-thuyết, kịch bản, thi ca v. v... Mỗi loại có một phương pháp phô-diễn riêng-biệt, thích đáng. Trong làng văn bao giờ cũng có người viết văn hay và người biết đánh giá văn chương. Tuy nhiên, ta không khỏi lấy làm lạ mà nhận thấy rằng chúng ta chưa thể có một quyển văn phạm hẳn hoi để định qui tắc cho sự hành văn. Nhiều học giả trong nước đã trình bày với quốc dân, nhiều quyển văn phạm. Quyển xuất bản gần đây hơn hết là của ông Trần-trọng-Kim hợp tác với hai ông Phạm duy Khiêm và Bùi Kỳ. Sự biên soạn quyển này tỏ ra dày công phu và nhiều thân trọng. Nhưng đọc kỹ nó, ta phải công nhận rằng trong ấy, ít nhiều qui tắc chưa được xác đáng. Những qui tắc đó chỉ được coi là những ký nhận (remarque) mà thôi. Lỗi không ở nhà làm sách. Nguyên nhân là vì quốc văn đương ở thời kỳ trai trẻ, khi huyết bùng bùng, tánh tình chưa định. Câu văn tùy theo hứng cảm của nhà văn mà tuôn ra. Nó mang theo tâm hồn của nhà văn và nhất là ảnh hưởng về văn học mà nhà văn đã tiếp nhận.

Lúc Âu học bắt đầu truyền sang xứ ta, một số đông nhà nho bàng hoàng tỉnh dậy trong giấc mộng Hán học, liền gác cây bút lông, ra tay múa ngọn bút sắt. Lối văn của các nhà văn tiên phong này, tuy có vẻ Việt-Nam, nhưng vẫn còn biểu lộ cốt cách văn Hán. Câu văn chứa nhiều danh từ Hán Việt. Nó lại dài dòng, lướt buột, gồm nhiều đoạn văn đối chọi nhau. Mạch văn thỉnh thoảng phưởng phất lối phú. Ta có thể trích đoạn này của ông Dương Ba-Trạc để làm kiểu mẫu :

Kể sĩ là bậc tiên tri, tiên giác, người hậu tri, hậu giác không trông cậy về kể sĩ thì trông cậy ai, tiền làm quan, thoái làm thầy, phù nguy định loạn, cứu thế độ dân là cái công nghiệp của kể sĩ có thể gánh vác cho đời được cả. Các vị sĩ lưu la ngày

xưa như cụ Chu-văn An, cụ Lý tữ Cấu, cụ Lê cảnh-Tuân về đời Trần, cụ Đàm Thân-Huy, cụ Phạm lập-Trai, cụ Lê-Trác về đời Lê, gặp lúc vận nước gian nan, việc đời khôn khéo, chinh hình diên đảo, phong tục suy đồi, cụ thì treo mũ về làng, mở trường dạy học, cụ thì sạch mình giữ tiết, nói thẳng trừ gian, lấy cao phong, thanh thảo khích lệ lòng người, lấy ngôn luận văn chương phù trì danh giáo, khiến cho kẻ ngoan, người liêm, kẻ nọa, người lập, kẻ nghe phong mà hừng khởi, kẻ mến chí mà noi theo, cái công các cụ cứu nước giúp đời, không phải là không có bóng xa vang rộng vậy. (Tiếng gọi đàn.)

Đoạn đó bày cho ta thấy ảnh-hưởng của loại văn biên-ngẫu mà tác giả đã tập-luyện trong cái học khoa cử. Lời văn ấy, dễ dàng với những ai đã quen điệu tâm chương trích-cú, rất khó khăn cho bọn tân học, đối với hạng này, sự phô diễn cần phải được sáng sủa, gọn ghẽ, tự nhiên. Vì lẽ đó nên trong sự tấn hóa của câu văn việt-nam, ta thấy nó lần lần xa cách với hành văn tàu.

Lại nữa, văn tàu, ngữ pháp ngược (construction indirecte); còn văn nam, ngữ pháp xuôi (construction directe). Ngữ pháp đã tương-phần như vậy, tất nhiên phép hành văn phải riêng biệt mới được. Có lẽ nhờ sự tương phần này nên trải qua mấy ngàn năm, chịu ảnh hưởng nặng nề của văn học tàu, Ngôn ngữ việt-nam vẫn biệt lập và bảo tồn được đặc tính của nó, nhưn dấy, tự tìm cách phát biểu ra, đầu tiên bằng lời ca dao, lần hồi bằng những áng văn nôm giá trị của hạng trí thức.

Ngày nay, đối với văn tàu, ta chỉ còn mượn các danh từ, các thành ngữ, tiện lợi, cho sự phô diễn ý tứ của ta mà thôi. Về phép hành văn, ta hoàn toàn thoát ly ảnh hưởng của Trung-quốc.

Một sự tình cờ may-mắn khiến chúng ta được tiếp xúc với văn chương pháp. Kẻ Á người Âu bỗng nhiên lại họ-hàng với nhau về mặt văn tự. Pháp văn và việt-văn giống hệt nhau ở chỗ ngữ-pháp xuôi. Người Nam có thể mượn những phép diễn-tả của người Pháp để mà trau dồi câu văn nam cho được đẹp đẽ. Tuy nói thế, song ta cũng cần đặt ra vài câu hỏi: Văn pháp và văn nam phải hoà-toàn cùng một tánh-cách hay không? Ta có thể dựa hẳn vào văn-phạm pháp mà viết quốc-văn được chăng? Nhưn suy nghĩ vấn-đề này, tôi nhận thấy câu văn việt nam có những tánh cách riêng-biệt của nó, và trong cuộc tấn hóa, nó chịu theo những luật lệ riêng. Muốn dễ thấy những

tánh cách đó, ta hãy xem xét những chỗ khác nhau của nó với câu văn pháp.

Như trên đã nói, viết văn dương trẽ trung. Văn viết-nam mới xuất hiện không đầy một thế-kỷ. Ý nghĩa từ chữ chưa được chắc chắn, rõ ràng. Cú pháp háy còn phóng túng, không như định như pháp văn, một thứ văn đã già giặn, khuôn khổ, mực thước. Một bản đối chiếu sẽ cho thấy rõ chỗ phân biệt ấy :

a) VỀ NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG TỪ CHỮ

Thí dụ chữ tưới.

Ta thường nói : tưới nước tưới cây. Và cũng nói : mấy cây ấy, đã tưới nước chưa? Mà ta lại cũng có thể nói một cách khác nữa : Anh đã tưới nước cho mấy cây mới trồng đó chưa?

Vậy, tưới nước, tưới cây, tưới nước cho cây, nói sao cũng được cả. Cách dùng tiếng động tự tưới được rộng rãi tự do quá, thành ra sự hiểu phải tùy liệu, chớ không như định.

Lại thí dụ chữ đánh trong mấy cách nói này : đánh cá, đánh lưới, dùng lưới đánh cá.

Trong tiếng pháp, những chữ dùng luôn luôn như vậy không phải là không có. Tỷ như chữ louer. Louer une maison có cả hai nghĩa : mướn một cái nhà và cho mướn một cái nhà. Nhưng đó là số ít, rất ít. Một tiếng động-tự pháp thường thường nhờ có những tiếng giới-tự (préposition) làm cho rõ và chắc ý nghĩa và cách dùng của nó. Tỷ như chữ arroser, nghĩa là tưới. Người Pháp nói arroser d'eau une plante. Tiếng giới tự de bao giờ cũng cần thiết. Thiếu nó, câu văn trở nên sai.

Lại như chữ donner nghĩa là cho. Người Pháp nói : donner une chose à quelqu'un. Tiếng giới-tự à không thể vắng mặt. Trái lại, ta có thể thêm hay bớt một tiếng giới-tự sau một tiếng động-tự tùy sự êm-ái của câu văn. Tỷ như hai câu thơ này của Yên-Đỗ :

« Câu thơ nghĩ, dẫn đo không viết,
Viết đưa ai, ai biết mà đưa ?

Thường thì nói : đưa cho ai. Không phải vì là câu thơ, nên mới có sự dễ dàng đó. Trong lời nói thường, lắm khi cũng thế : quen ai, quen với ai ; trợ cấp người nghèo, trợ cấp cho người nghèo ; mắc vòng nó lệ, mắc vào vòng nó lệ v.v.

b) VỀ HÌNH THỂ CÂU VĂN

1) Một câu văn đủ nghĩa và đúng cách thường gồm ba bộ phận : chủ từ (sujet), động tự (verbe), túc từ (complément).

Có thể câu làt (phrases elliptiques) được phép thiếu một trong ba bộ phận đó. Nhưng, trong văn pháp, chủ từ không thể thiếu, khi câu văn đã có một động từ. Trái lại, trong câu văn nam nhiều khi động từ không cần có chủ từ. Thí dụ đoạn này :

« Từ Quảng-Khé lên động, có thể đi đường thủy hay đường bộ. Đi đường thủy thì ngược giòng sông Gianh, rẽ sang một chi lưu là con sông Tróc, rồi đến một nhánh con chảy vào trong động. Nhưng đi thể mất lâu thời giờ, và phải gặp buổi có trăng thì đi mới thú. (Tư Ngọc—Hai Ngã).

Nếu bắt chước cách hành văn của người Pháp, hễ có động từ là phải có chủ từ, ta thêm cho mỗi động từ trong đoạn văn trên một chủ-từ, ta sẽ thấy lời văn không gọn :

« Từ Quảng-khé lên động, người ta có thể đi đường thủy hay đường bộ. Đi đường thủy thì người ta ngược dòng sông Gianh...»

Chỗ đặc biệt của người Nam là sự nói trống, khi muốn nói điều gì có tánh cách bao quát, thông thường, hay khi tiếng chủ từ ngầm chỉ về ai mà người ta hiểu biết được dễ dàng và chắc chắn.

— Muốn sang thì bắt cầu Kiều,
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy (CA-ĐAO).

— Oán chi những khách tiều-phòng
Mà xui phận bạc nằm trong má đào (CUNG-OÁN)

— Trải qua một cuộc biên dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng (KIỀU)

Hoặc trong một đoạn, bao nhiêu động-từ đều liên thuộc về một chủ từ, tiếng chủ từ này không cần phải lập lại nữa. Tỷ như đoạn sau đây của Nguyễn khắc Hiếu, nói về tình ý của cô đào hát Vân-Anh sau khi mẹ chết :

« Trăng trong gió mát, kẻ cũng có nhiều khi nhân hạ mà động niềm xa xôi; rượu tỉnh canh tàn, kẻ cũng có nhiều lúc thanh tâm mà đòi cơn ngao ngán. Kẻ từ độ - áo đen cầm khó xong, gà mua chịu không đắt, ba gian nhà cỏ ai là người hỏi liêu tìm hoa; đến nay thời đôn đưa ai gió lá chim cành, mà suốt sáng, mà thâu canh, mà dầu hoa giải nguyệt (Nguyễn khắc-Hiếu — Thề non nước).

(Còn nữa)

HẢI-NHƯ

LƯỢC-KHẢO VỀ LỊCH-SỬ

NGƯỜI TÀU

Ở NAM-KỶ

(Tiếp theo)

II

TỪ 1860 VỀ SAU



Khi đến khi người Pháp cai trị xứ Nam-kỳ. Ban sơ, người Tàu theo thói thông thường của hạng người cần thận đối với mọi sự lạ, rất dè dặt trong việc giao thiệp với người Pháp.

Lần lần họ thấy công việc làm ăn của họ có phần chắc chắn và lại được che chở binh vực, không phải nơm nớp lo sợ trộm cướp như xưa.

Chỉ trong vài năm nền thương mại của xứ Nam kỳ, nhờ sự phấn chấn của người Tàu, trở nên thịnh vượng. Không còn bị cấm như dưới chế độ Nam triều; trái lại lúc ấy việc xuất cảng, nhập cảng rất đặng mở mang, khuyến khích. Như thế người Tàu ở Sài-gòn, Chợ-lớn bèn mở rộng phạm vi mậu dịch của họ ra. Khắp các tỉnh Nam-kỳ, tỉnh nào cũng có người Tàu len lỏi tới mua các sản vật chở về Sài-gòn, Chợ-lớn cho xuất cảng sang Tàu, Hương-cảng, Tân-gia-ba, Ấn-độ Hòa-lan v. v..

Những nhà đại tư bản như Á-cham, B-n-Hạp, Tan-keng-Ho, Tấn-Phát, Sâm-Ho, Wang-Toi (1) chẳng những giàu của tiền lại còn giàu thế lực, vì họ là những tay thầu đặc dụng của Chánh-phủ. Không có họ, Chánh-phủ Pháp sẽ bối rối trong việc mua chác các vật liệu cần thiết, trong việc xây cất dinh trại, trong việc đấu giá các mối lợi cho ngân quỹ như thuế chợ, thuế dò, thuế rượu, thuế nha phiến, thuế cờ bạc vân vân...

Người Tàu không ngẫu ngại mà thú thiệt rằng họ đã thâu đặng nhiều món lợi to. Họ làm giàu mau lẹ đến nỗi chấn động các giới người Âu trên thương trường Nam kỳ và khiến Chánh-phủ phải dè ý.

(1) Những tên này, chúng tôi buộc lòng viết theo người Pháp vì không tìm được tên chữ Hán.

Như ta đã thấy ở đoạn trên, địa vị người Tàu ở Nam-kỳ đã vững chãi từ đời chúa Nguyễn Phúc-Tân (1679). Cội rễ của họ đã ăn sâu vào đất nước và có quan hệ đến lịch sử của Gia-định, *Đông-nai, vì họ đã gặp ở người dân Việt-Nam cùng một màu da, cùng một văn hóa, một sự hiểu biết lệ làng. Đến khi người Pháp sang (1860), chỉ có họ là người trung gian giữa hai dân tộc Pháp-Nam, lại là người trung gian cần thiết vì còn ai thông hiểu hơn họ đường đi nước bước và những nguồn lợi trong xứ Nam-kỳ. Không có họ thì từ việc thương mại lớn lao ở Sài-gòn, Chợ-lớn đến việc đổi chác nhỏ nhặt trong xóm trong làng sẽ khó thể thiết hành và tấn triển đặng. Ngoài người Tàu ra còn ai đởm đương nổi những cuộc trưng thầu, chứa bạc, nấu rượu, bán nha phiến ?

Địa vị đặc biệt của người Tàu ở Nam-kỳ đã giúp ích nhiều cho sự cách-chính được phần dễ dàng. Tuy nhiên, không vì mấy lẽ trên đây mà Chánh-phủ Pháp để họ được độc quyền trong thương-giới. Trái lại, Chánh-phủ cũng lo binh vực, che chở quyền-lợi của người Âu và người bản xứ.

Muốn bảo hộ việc buôn bán của người Âu, Chánh-phủ ban hành nhiều mạng lệnh mục - đích chế - ngự sự cạnh - tranh của người Tàu.

Khởi đầu Thủy-sư Đô-đốc Bonard ký nghị - định ngày 11 Aout 1862 hạn chế số người Tàu sang Nam-kỳ. Từ trước không có luật-lệ nào qui định việc lưu hành của người Tàu trong xứ. Họ muốn đến bao nhiêu và ngày giờ nào cũng đặng ; họ muốn đi, muốn ở tự do. Thông thả, sang sướng hơn dân bản xứ, họ còn khỏi bị công-sưu và bắt lính. Nay, do nghị-định kể trên, người Tàu khi đến bến Sài-gòn phải được bang-trưởng của họ nhìn nhận, hoặc sở cảnh-sát cho phép mới có thể lên bờ ; bằng không sẽ bị gọi trả lại nguyên-quản.

Được nhận vào Nam-kỳ rồi, họ phải xin giấy cư trú, đóng thuế mỗi năm một đồng bạc (bạc con Ó — piastre mexicaine).

Những người Tàu đã ở trong xứ từ trước cũng phải ra khai và đóng thuế cư trú.

Về việc cai trị, dân Tàu trong hai châu-thành Sài-gòn, Chợ-lớn được xem như người ngoại quốc. Ngoài hai châu thành ấy họ thuộc quyền quan chức bản xứ (Phủ, Huyện, Cai Phò tổng, Xã trưởng).

Điều lệ về nhơn công ngày 6 février 1863, buộc người Tàu cùng một nghề phải hiệp thành nghiệp đoàn từng 50 người, do một người trưởng mục cai quản.

Ngày 1er Novembre 1863, Thủy sư Đô Đốc De La Grandière lại ký nghị định sửa đổi việc cai trị và dung nhận người Tàu vào Nam-kỳ.

Theo nghị định mới này những bang của người Tàu có từ xưa phải lập lại phân minh rành rẽ. Bang trưởng phải được người Tàu cùng một bang cử lên. Các bang trưởng phải lập ra công sở để chung xử việc kiện thưa giữa người Tàu.

Những người Tàu không được bang nào nhìn nhận thì phải hiệp thành nghiệp đoàn có người trưởng mục chịu trách nhiệm về sưu thuế.

Khi vừa đến bến Sài-gòn, người Tàu phải đóng một số tiền thế chun, phòng khi Chánh-phủ có trực xuất thì khỏi phải chịu phí tổn.

Qua năm 1864, có nhiều châu tri nhắc lại việc cai trị người Tàu và năm 1865 sở Tân-đảo thành lập ở An-lợi-xã (Sài-gòn--Thủ-thiên).

Kế tiếp một loạt nghị định ban hành trong mấy năm 1871-1872-1873 và 1874 nói về bộ sanh tử, giá thú, thuế thân và sự lưu trú của người Tàu ở Nam-kỳ.

Và, năm 1873, ngày 19 Avril, Chánh-phủ lại cử một Ủy-ban để tìm cách đảm bảo quyền lợi người Âu trong việc giao dịch với người Tàu. Trong Ủy-ban ấy có ba thương gia Huê-kiều tham dự là Wang Tai, Tang-Keag-Ho và Châu-cai-Gi.

Mãi đến năm 1875 vấn đề này mới được giải quyết và từ đó thương gia Huê-kiều không được tự do như trước nữa và bị bắt buộc tuân theo luật lệ của Chánh-phủ về việc lập sổ chi tiêu hằng ngày của hiệu buôn, việc công bố các giấy tờ về hội thương, việc tuyên bố phá sản và cách thức kê khai tài sản.

Những phương sách ấy đối với người Tàu đã thành một tấm tường biệt lập hẳn họ với dân bản xứ, từ pháp luật đến cai trị, và đó cũng là một cách gián tiếp kềm chế sự bành trướng của họ về thương mại, dặng binh vực quyền lợi cho người Pháp và người Nam.

Nhưng dân-tộc Trung-hoa lại là một dân-tộc dễ dãi. Đứng với tâm tánh người Đông-phương, họ không có một cử chỉ, một lời nói phản đối những lệ luật mới, liên lạc riêng với họ. Lệ luật ấy dầu có khó khăn, bó buộc thế nào, họ cũng chịu theo dặng. Họ âm thầm phục tùng một cách khôn ngoan cái chế độ mới, và dặng tỏ dấu là họ cũng muốn tìm hiểu văn hóa, tư tưởng của người Pháp. Năm 1864, tự họ bỏ tiền rước thầy lập trường dạy tiếng Pháp ở Chợ-lớn. Đây là cái trường tư thứ nhất ở đất Việt này.

Hành động của người Tàu như vậy, ai hiểu dặng bên trong họ nghĩ ra thế nào ?

Như trên đã nói, phái người Tàu này dễ quyền lợi trước hết mọi sự ; nay gặp dặng cơ hội yên ổn làm ăn, đại gì không thừa gió bẻ măng, dầu phải chịu thiệt thòi vì một vài điều bó buộc !

Họ là tay buôn cổ-cựu trong xứ ; còn ai thông rõ hơn họ những nhu-cầu, những nguồn-lợi của đất « Lục tỉnh » ?

Kể về hàng đại thương-gia, thời bấy giờ, tại Saigòn có Wang-Tai và Tan-Keng-Ho ; trong Chợ-lớn có Ban-Hạp.

Tất cả các việc xây cầu đắp lộ, dựng dinh trại, cùng chịu mối hàng cho các cơ binh đều không ngoài người Tàu trung-thầu, nhất là Wang-Tai và Tan-Keng-Ho.

Chính Wang-Tai đã lãnh cất sở Kho-bạc và sở Bưu-điện năm 1869. Dinh Chủ-giáo đạo Thiên-chúa cũng do Wang-Tai xây dựng năm 1870.

Ban-Hạp lại làm giàu cách khác. Từ năm 1861, các nhà chứa bạc, độc quyền nấu rượu, độc quyền buôn thuốc phiện trong toàn xứ Nam - kỳ, phần nhiều đều do Ban-Hạp trung-thầu cả.

Đến năm 1875, những nhà chứa bạc bị bãi bỏ. Cho dặng thỏa thích máu mê đen-đỏ của họ và một phần khác là thâu lợi về tiền xâu, các bang người Tàu liền xin lập Câu-lạc-bộ (Cercles), mượn tiếng là dặng có chỗ hội hiệp bàn cãi về thương-mãi. Nhưng về sau sở cảnh-sát khám phá ra bề trái các Câu-lạc bộ nên nghị-định ngày 19 Juin 1886 dạy đóng cửa tất cả các cơ quan ấy. Bị vạ lây, Câu-lạc-bộ của các nhà kỹ-nghệ Việt-Nam ở Chợ-lớn, lập thành từ ngày 2 Avril 1885, cũng phải đóng cửa.

Tuy vậy, người Tàu cũng chưa ngã lòng. Đầu năm 1887, thương gia Ong Go dám đấu giá độc quyền lập thị trường chứng-khoán (Bourses de commerce) với số bạc 2.376.355 quan tiền tây (hơn 450.000p.). Những thị trường chứng khoán ấy mở cửa khắp các tỉnh Nam-kỳ, cũng lấy danh nghĩa là chuyên về thương mãi, nhưng bề trong họ làm giàu với tiền xu trong các sông bạc của họ tổ-chức.

Bởi vậy, nếu ta nói nền tài chánh của thuộc địa Nam-kỳ lúc bấy giờ đứng vững và công việc khai thác, cai trị được tiến hành mau lẹ, một phần là nhờ người Tàu, thì ta không xa sự thật là mấy.

Không phải người Tàu làm ơn cho Chánh phủ Pháp ; trái lại, họ thâu lợi có số triệu. Cái óc kinh doanh, cái chí làm

giàu của họ đáng phục là thế nào. Đồng tiền họ thâu vô để
chưa nóng tủ, họ lại bỏ ra khước-trương việc khác ngay.

Năm 1864, lần đầu tiên dân xứ Nam - kỳ dựng thấy biết
nhà lầu một tầng là nhờ tay Ban-Hạp.

Tháng Octobre 1866, Siou-pen-Hop và A-Cham xin khẩn đất
cất nhà bát ở Saigon.

Tháng Janvier 1867, Wong-Tou cất lò heo tại Sài-gòn và
tháng Août 1868 Yam-tin Koun cũng cất lò heo ở Chợ lớn.

Đó là một vài việc làm mới lạ do sáng kiến của người Tàu.
Giàu có, danh là người Tàu giàu có. Đến sự sang trọng
họ cũng sang trọng hơn dân bản xứ nhiều.

Không có cuộc lễ nào thiếu mặt họ ở dinh quan Thống đốc
Nam-kỳ.

Mấy vị thủy-sư đô đốc Bonard, de La Grandiere thật lòng
tử tế với người Tàu. Chính ngày 13 décembre 1864, ông de
La Grandiere đã thân hành trao tận tay Ban-Hạp và giữa công
chúng, một cái đồng hồ cực đẹp để ngợi khen và khích lệ người.
Phần thưởng danh dự ấy, Ban-Hạp đặt trên kiệu sơn son thếp
vàng và cho người nhà khiêng đi rảo các nẻo đường trong châu
thành Chợ-lớn để hãnh diện với thân hào và chúng bạn.

Danh giá như vậy cũng chưa vừa với công của người Tàu
đối với thuộc địa Nam-kỳ, nên tháng Septembre năm 1866,
lợi dụng cái thế lực mà Chánh-phủ đã vì đặc-ân ban cho họ,
tất cả các bang người Tàu ở châu thành Sài-gòn, Chợ-lớn đồng
đứng đôn xin quan Thủy-sư Đô đốc de La Grandiere sửa đổi
một vài điều về hình chánh, về việc giá thú giữa họ với người
dân bản Việt Nam (1) và nhất là về việc cai trị.

Họ muốn giải thoát quyền hành các quan chức người Việt
Nam do nghị định ngày 11 Août 1862 đặt cũ và họ xin chỉ nhieu
nhận quan án người Pháp và bang-trưởng của họ. Lấy tâm lý
ma xét thì cái nguyện vọng đó chỉ là một biến thể của tâm tánh
người Tàu do hoàn cảnh gây ra. Từ trước họ chịu sống dưới
quyền cai trị của người Việt-Nam chỉ là một sự bất đắc dĩ. Bây
giờ gặp cơ hội, được người Pháp tin dùng, họ muốn gỡ cái ách đó
ra. Phải chăng đó là một di tích của sự xung đột giữa hai dân tộc
Việt-Hoa từ ngàn xưa, hoặc giả là một cớ chỉ để tỏ cho người
bản xứ biết rằng họ đã được biết đãi và cũng có quyền hành.

(1) Về vấn đề này, chánh phủ Pháp vẫn còn thi hành đạo sắc lệnh
của vua Minh-Mạng ban hành từ tháng 10 năm Kỷ sửn (1829). Thực
lực độ nhị kỳ, quyển 82 trang 11b và 12b.

Thật thế, họ có rất nhiều quyền hành, như ngày 1^{er} Octobre 1865 khi hội đồng thành phố Chợ-lớn thành lập, thủy-sư đốc Roze đã ký nghị định cử 15 người Tàu làm hội viên, trong số 25 người tất cả. Ngoài ra có 5 người Việt-Nam và 15 người Minh-Hương.

Năm 1866, lần đầu tiên có cuộc đấu xảo về nông nghệ ở Sài-gòn, hai người Tàu là Wang-Tai và Tân-Phát đặng cử vào Ủy-ban kiểm-xét.

Năm 1869, trong Ủy-ban thăm-án các án tòa xử người bản quốc (Commission d'examen des jugements rendus par les Tribunaux indigènes) có những người Tàu Xui-ping Hap, Tan keng Ho và Wang-Tai làm thị-sư.

Và khi hội đồng Thành phố Sài-gòn thành lập (1869) trong số 13 hội viên, người Pháp chiếm 11 chỗ, còn hai chỗ, một về người Tàu Tan keng Ho, một về nhà học giả Việt Nam Trương-vĩnh Kỳ.

Lúc bấy giờ bao nhiêu giàu sang, bao nhiêu danh vọng, hình như dành riêng cho người Tàu cả. Đã vậy tên tuổi họ còn được lưu truyền hậu thế. Hiện nay ở Chợ-lớn có hai đường phố lấy tên là :

« Cité Wang-Tai » và « Cité Ban-Hap ».

KẾT LUẬN. — Tóm lại, ở Nam-kỳ, đối với Nam-triều, người Tàu có công khai thác đất hoang rừng rậm, có công giúp các chúa Nguyễn trong cuộc Nam-tiến và nhờ đó họ đã được biệt đãi. Đến khi người Pháp sang, nền kinh tế trong xứ dặng phát đạt đời đảo cũng nhờ sức người Tàu và cũng nhờ đó mà nhiều nỗi lợi to đã về tay họ.

Sơ lược lịch sử của người Tàu ở Nam-kỳ là thế. Thiết tưởng người Việt-Nam cần phải hiểu rõ, hiểu rõ việc đã qua, để xem xét việc ngày nay và suy nghĩ việc tương-lai vậy.

KHUÔNG-VIỆT

Những sách báo tham khảo :

- 1-) Việt Nam sử lược của Trần trọng Kim.
- 2-) Hà tiên Mạc thị sử của Đông Hồ Lâm tấn Phác. Nam Phong số 107-1926—trương 31-47, số 113-1929 trương 322-345.
- 3-) Gia định thông chí của Trịnh hoài Đức.
- 4-) Courrier de Saigon, 1864-1879.
- 5-) Bulletin de la Cochinchine, 1862-1897.

Đ O C

« H O C - T H U Y E T M Ặ C - T Ử »

C U A L Ê - V Ậ N - H O È



« Quốc-học Thư-xã » vừa cho ra quyển « Học-thuyết Mặc-Tử » do ông Lê-văn-Hoè biên soạn. Thư-xã gọi là Quốc-học, sách in ra lại là « Học-thuyết Mặc-Tử », thật là xứng đáng biết chừng nào ! Chúng ta đương cần có loại sách căn-bản để gây dựng cho nước ta một nền quốc-học vững vàng. Công việc biên soạn của ông Lê-văn-Hoè tỏ ra hạp thời và hữu ích. Vì vậy, đề tựa cho sách, ông Nguyễn-văn-Tổ chẳng tiếc lời khen ngợi :

« Ông Lê-văn-Hoè tham-khảo cả sách của ông Lương-Khải-Siêu (Mặc-Tử học-án), ông Hồ-Thích (Trung-quốc triết-học-sử đại-cương) và ông Wieger (Histoire des croyances religieuses et opinions philosophiques en Chine). Xem như thế cũng đủ biết sách ông soạn rất công phu, mục đích là diễn-giải những học-thuyết của Mặc-Tử ».

Kết thúc bài tựa, ông Nguyễn không quên dặn đọc giả :

« ... học-thuyết của Mặc-Tử cũng nhiều, chia ra từng quyển, từng loại : sách của ông Lê-văn-Hoè nói đủ cả, đọc-giả xem kỹ, chắc biết được nhiều điều bổ-ích, »

Tôi đã làm theo lời dặn của ông Nguyễn.

Sách chia làm ba phần. Theo tôi, chỉ có phần thứ hai có giá trị nhưt. Trong phần đó tác giả xem xét học-thuyết Mặc-Tử về bốn phương-diện như thế này :

Mặc-Tử, nhà chánh-trị.

Mặc-Tử, nhà kinh-tế-học.

Mặc-Tử, nhà đạo-đức.

Mặc-Tử, nhà luân-lý học.

Tác-giả sơ dĩ phân chia như thế, hẳn là muốn cho dễ trình bày tư-tưởng của Mặc-Tử. Thật ra, học-thuyết Mặc-Tử có thể tóm lại thành một cái đạo duy nhưt. Đạo ấy gây dựng trên nền tảng kiêm ái, cũng như đạo Nho gây dựng trên nền nhân. Mặc-Tử là một người yêu đời tha thiết, nhưn thấy trong thời xuân thu, dân chúng loạn lạc khổ sở, ông cố gắng truyền bá đạo

kiếm ai, cốt để vãn hồi thời tề. Ông cho rằng nguyên nhân gây ra chiến tranh họa hoạn trong thời ấy, chẳng qua là tại thiên hạ không biết yêu nhau, vì thế ông nói : « Chư hầu không yêu nhau tất đánh nhau ngoài nội, gia chủ không yêu nhau tất tranh giành nhau, người ta không yêu nhau tất đánh nhau ; vua tôi không yêu nhau tất vua không ra ơn, tôi không trung thành ; người thiên hạ không yêu nhau tất kẻ khỏe hiếp kẻ yếu, kẻ giàu khinh kẻ nghèo, người sang hợm người hèn, người khôn gạt người ngu. »

Bản sự tôn quân, thượng hiền, nói sự tiết kiệm sức người và mạng người, công kích âm nhạc, cổ động điều nhưn nghĩa, tin tưởng quĩ thần, không nhận có mạng trời, bao nhiêu ý kiến của Mặc-Tử mà ông Lê-văn-Hòe đã giải bày một cách sáng sủa trong phần thứ hai đó, đều nhằm về một mục đích : gây dựng lại một cõi đời thái bình, thanh vượng, trong đó tình yêu rộng rãi buộc chặt mọi người lại với nhau.

Vì lẽ ấy, muốn biết đại cương của học thuyết Mặc-Tử, độc-giả chỉ xem qua phần đó là được thỏa mãn.

Đến như phần thứ nhất và thứ ba, tôi thấy có nhiều khuyết điểm đáng tiếc. So sánh cả ba phần của quyển sách, tôi nhận thấy tác giả khéo léo, rõ ràng trong sự giải bày tư tưởng của Mặc-Tử, nhưng bất cần, vội vàng trong sự phân đoán phê bình.

Tỷ như ở phần thứ nhất, về mục « Tại sao Mặc học xuất hiện », ông có nhắc lại lời nói của một nhà triết-học duy-vật : « Nhà triết học không phải tự nhiên mọc tự dưới đất lên như nấm, mà là cái kết quả của thời đại và của dân tộc ; và cũng không phải ý thức quyết định thực trạng của xã hội, mà thực trạng xã hội quyết định ý thức. » (trương 17). Dựa theo câu ấy, ông mới cắt nghĩa sự xuất hiện của những học phái lớn trong thời Xuân thu. Ông viết : « ... xã hội thời Xuân thu là xã hội phong kiến suy đồi, hay là thời nông, công, thương khởi thịnh, hoặc cũng gọi là thời mà nền kinh tế củ đang bị nền kinh tế mới làm lung lay và định chiếm chỗ. Địa vị, quyền lợi của người các giới khác nhau, và thường cạnh tranh nhau, gây nên những cuộc xung đột về tư tưởng. Do đó mà các học phái nổi lên tranh luận để giữ quyền lợi cho giai cấp mình. Như Không-Tử thuộc phái sĩ phiệt và tán địa chủ lúc ấy ra cầm quyền chính, nên chủ trương nghĩa chính danh hoặc gọi là nghĩa tôn ti trật tự cũng được, để ủng hộ nhà cầm quyền và nói nghĩa trong nông để ủng hộ bọn tán địa chủ... (trương 20) ».

Tôi tâm niệm lại đây để xin hỏi tác giả mấy điều : Phải sĩ triết ấy chủ trương điều gì, gồm những ai và ai là lãnh tụ ? Hạng tân địa chủ ra cầm quyền lúc đó là ai ? Trong sanh thời, Không-Tử đã ủng hộ nhà cầm quyền nào và bọn tân địa chủ nào ? Trong khi ủng hộ đó, Không-Tử đã làm việc gì ?

Ở trương kế, ông viết : « *Mặc-Tử chỉ là đại biểu phái nông công thái, không phải vì Mặc-Tử có làm quan nước Tống, mà vì Mặc-Tử đã nói thế này về nghề làm ruộng và nghề làm thợ :*

« Ở miền quê phía Nam nước Lỗ, có người tên Ngô-Lự
« mùa đông thì nung nôi, mùa hè thì cấy ruộng, tự vì mình
« với vua Thuấn. Mặc-Tử nghe tiếng đến thăm, và bảo với Lự
« rằng :

« Địch và Lự cấy ruộng để nuôi người đời, nhưng một
« người cấy ruộng đem thóc chia cho khắp người thiên hạ thì
« mỗi người không được một thăng, đem một thăng thóc ấy
« dùng không thể làm no thiên hạ. Địch và Lự dệt vải để
« người đời lấy áo mặc, nhưng một người đàn-bà dệt vải
« đem chia cho khắp mọi người thiên hạ, thì mỗi người chưa
« được một thước. Thước vải đó không làm cho thiên hạ ấm
« được... Vì vậy Địch tuy không cấy mà đời có cái ăn, không
« dệt mà rét có cái mặc, công lớn hơn kẻ tự cấy lấy ăn, tự dệt
« lấy mặc. Ngô-Lự hỏi vì lẽ gì. Mặc-Tử đáp : Thì dụ thiên hạ
« không biết cấy dạy cho biết cấy, so với kẻ một mình cấy
« thì ai nhiều công hơn ? » (trương 21-22).

Tôi không hiểu được tại sao lời nói của Mặc-Tử như vậy mà lại tỏ ra họ Mặc là đại-biểu phái nông công. Về phần tôi, đọc đoạn đó, tôi hiểu là Mặc-Tử muốn ca-tụng ảnh-hưởng lớn lao của sự giáo hóa mà thôi.

Lại như ở phần thứ ba, về mục « *Mặc học có ảnh hưởng gì đến Nho học* », tác giả cho rằng Mạnh-Tử « *kẻ thù số 1 của Mặc-Tử đã chịu ảnh hưởng tư tưởng của Mặc-Tử* » khi họ Mạnh nói câu này : « *Trên không đủ thờ cha mẹ, dưới không đủ nuôi vợ con, năm được mùa thì cũng khổ, năm mất mùa thì không khỏi tử vong, như vậy thì cứu cho khỏi chết còn không xong, còn hơi đâu mà trị lễ nghĩa ?* » (trương 108)

Trong đạo trị dân, điều cốt yếu là phải lo cho dân no đủ ; có no đủ mới nói đến lễ-nghĩa, chính như tục ngữ ta thường nói : « *có thực mới vực được đạo* », điều ấy nào khó khăn gì, phàm ai có một chút trí khôn là hiểu được, huống hồ một bậc thông minh như Mạnh-Tử, mọi người đọc nhưt trong thời quân-chủ chuyên chế đã can đảm nói ra câu : « *Dân vi quý, xã-*

tức thứ chi, quân vi khinh ». Dưa theo lời trên kia, ông cho rằng Mạnh-Tử chịu ảnh hưởng của Mặc-Tử, chẳng là vôi vàng lắm sao? Cũng là vôi vàng, khi ông bảo rằng nhà Nho nói đến sự « hiền hiền » và « cử hiền tài » ấy là biết dân « chẳng đủ chịu ít nhiều ảnh hưởng của Mặc học về nghĩa thực hiền ».

Tóm lại, những chỗ bất mãn của tôi về quyển « Học thuyết Mặc-Tử » đại khái là thế. Tuy bất mãn, nhưng tôi vẫn trân trọng quyển sách này, vì đúng như ông Nguyễn-văn-Tổ đã nói ở trên, nó có giúp cho tôi biết được nhiều điều bổ ích ». — T. H.



Đài Kỷ-niệm Nguyễn-Du

Nguyễn-Du là nhà thi hào độc nhất của ta, toàn thể quốc dân một lòng sùng bái. Thế mà trừ một cái bia của hội K.T.T.B. tra thi quốc dân chưa có cái gì để kỷ niệm bực công thần độc nhất của quốc dân, cho đến cái mộ của tiên sanh đến ngày nay cũng chỉ là một nấm đất sè sè. Như ngày húy của tiên sanh năm nay, hội Quảng-tri Huế, nhờ được các học-hội lớn ở trong nước ủng hộ, có xuất bản một quyển sách để là Tập Văn học kỷ niệm Nguyễn-Du, để bán lấy tiền sửa mộ và dựng đài kỷ niệm nhà thi-hào ở làng Tiên-diên.

Sách ấy bán tại Hội Quảng-tri Huế và Nhà N. m. Kỳ. 17, Francis Garnier, Hanoi.

Hạng giấy nhiều Tố-Như	20p.00
Hạng giấy lụa Tố-Như	8p.00
Hạng giấy lụa Song-Thao	6p.00
(Hạng 100p.00 đã bán hết cả).	

HỘI QUẢNG-TRI Huế, kính cáo

HIỀN-TRIẾT HY-LẠP

HỌC-PHÁI ELÉE



PRONG khi ở Ephèse học-thuyết của Héraclite đương thanh vượng thì đồng thời ở Elée (Đại-Hy-lạp) Parménide chủ trương một học-thuyết khác hẳn. Như ta đã thấy trong bài trước (« Đại-Việt » số 5), Héraclite cho rằng biến-thiên là đặc - tính của sự vật, đâu đâu cũng thấy mâu-thuần và bản - thể của vỏ - trụ là lửa. Trái lại, Parménide quyết rằng sự vật thay đổi là bào-ảnh, chỉ có thực-tại (*l'étre*) là thiết có mà thôi ; thực-tại thì đơn nhất, bất di, bất dịch, vô thủy, vô chung. Nhưng học-thuyết Parménide đã có mầm trong tư tưởng của Xénophane ở Elée và được học trò là Zénon, cũng ở Elée, bình-vực một cách nhiệt liệt ; nên không thể tách riêng ba nhà hiền-triết đó mà ta gọi chung là học phái Elee.

XÉNOPHANE.— Xénophane gốc gác là người Ionie. Ông sanh tại thành Colophon, vào năm 620 trước Thiên-chúa. Ngoài 25 tuổi, ông sống một đời lưu lảng, nay đây mai đó, hết thành này qua thành khác. Vào năm 500 trước Thiên - chúa, trong khắp nước Hy-lạp, thỉnh thoảng người ta gặp một ông già đi hát dạo, theo sau có một đứa tiểu đồng mang đờn cầm và hành lý, ở đâu có đám đông người, hoặc trong nhà giàu sang nào có yến tiệc mà muốn nghe ngâm thơ khảy đờn thì ông đến đứng đem tài mình giúp vui cho công chúng. Ông già ấy, chính là Xénophane vậy !

Sau khi xứ Ionie bị Cyrus vua Ba-tur sai tướng là Harpage chinh phục, thì cũng như phần đông người đồng hương, ông bèn bỏ xứ, qua ở Đại-Hy-lạp tức là phía Nam nước Ý ngày nay (520 trước T. Ch.)

Xénophane là một nhà thi sĩ mà cũng là một triết nhân. Ngày nay còn một ít đoạn thơ mà ông đã từng đọc trong những buổi yến tiệc. Thơ ấy cho ta biết được chút ít cách sanh hoạt của xã-hội xưa và biểu lộ cái tánh của Xénophane rất ghét những truyện thần tiên mà Homère và Hésiode đã làm cho lưu hành trong dân gian. Nhưng tác phẩm quan trọng nhất của ông là một tập thơ trường-thiên có tánh cách triết-lý ;

nhan là *Thiên-nhiên-luận* (De la nature). Tập thơ trường-thiên ấy, ngày nay chỉ còn một mớ tàn bản mà thôi.

Trước hết Xénophane cực lực công kích sự tin tưởng rằng thần cũng có hình thể hoặc tâm tánh như người. Hồi bấy giờ người ta tưởng tượng thần cũng sanh ra như họ, cũng tình cảm, cũng biết nói, cũng có thân hình v.v... Xénophane lại nói rằng dân xứ Ethiopie thì tưởng tượng thần thánh của họ mũi xẹp và da đen, còn dân xứ Thrace thì lại nghĩ rằng thần thì mắt xanh, tóc hoe, chẳng khác họ chút nào. Giả như bò ngựa mà biết vẽ, chắc mấy con thú ấy sẽ vẽ thần của nó ra hình bò, hình ngựa. Lại nữa, thần thánh mà Homère và Hésiode bịa đặt ra còn có những cử chỉ rất đê hèn, như ăn trộm và gian dâm chẳng hạn!

Sau khi bài bác những thần mà bấy giờ dân chúng đương tôn sùng, Xénophane nói, thay vì những vật do tưởng tượng bịa đặt ra đó, ta hãy thờ Đấng đơn nhất và vô cùng đương mang chúng ta trong lòng, Đấng không thủy, không chung, bất di, bất dịch. Theo lời Aristote thì Xénophane có cách lập luận như vậy. Ông nói: Nếu Trời là đấng toàn năng, thì Trời phải là đơn nhất. Vì nếu có một đấng nữa, như vậy thì Trời chưa phải là toàn năng. Cũng theo lối lý luận đó, ông cho rằng Trời hằng có luôn, ông nói Trời chỉ có một, toàn năng, toàn tri, không thể đem so sánh với các thần mà Homère đã bịa đặt, mà cũng không thể đem sánh với người được. dẫu vẽ phương diện hình thể hay về phương diện tinh thần. Trời cái gì cũng thấy, cái gì cũng nghe, và cái gì cũng hiểu. Bất di, bất dịch. Trời không cần đi qua bên mặt hay bên trái mới thiết hành được ý muốn, trái lại, một cách tự nhiên, Trời điều khiển tất cả sự vật bằng tư tưởng mà thôi.

Chớ lầm tưởng rằng Trời đây riêng biệt với vũ trụ. Theo Aristote thì Xénophane ngắm cảnh trời đất minh mông bên cho rằng toàn thể vũ trụ là Trời. Trời và vũ trụ là một, bản thể thì bất di, bất dịch, nhưng hình trạng thì vẫn biến đổi.

PARMÉNIDE. — Con của Pyrés, nhà qui-tộc, Parménide sanh vào năm 540 trước Tây lịch kỷ nguyên. Lúc thiếu thời ông năng tời lui với những người trong học phái Pythagore. Nếu ông không có theo học với Xénophane, ít ra ông cũng có đọc tập thơ trường thiên của ông ấy, vì ảnh hưởng của Xénophane trong tư tưởng của ông rất rõ ràng. Phần đông người đồng thời đều khen tánh tình và học lực của ông. Truyền rằng ông

cùng học trò là Zénon có đến Athènes, lúc Socrate còn trẻ, và nơi đó, với thái độ nghiêm trang, trầm tĩnh, và học lực uyên bác, ông gây trong dân chúng nhiều mỹ cảm đối với ông. Tuy Platon không quen biết Parménide, nhưng trong sách vở có viết đến ông, tỏ ra rất kính phục.

Parménide cũng như Xenophane có viết một tập thơ trang thiên, cũng nhan là *Thiên nhiên luận*, ngày nay chỉ còn một trăm sáu chục câu. Tập thơ trang thiên ấy, chia ra hai phần : phần thứ nhất bàn đến *chơn-lý tuyệt-đối*, phần thứ nhì bàn đến *vũ-trụ hữu hình*.

Nói gót Xenophane, Parménide cũng cho rằng Trời là Toàn-thể và bất di bất dịch, nhưng ông còn đi sâu hơn nữa, nên nói rằng sự biến thiên chỉ là ảo ảnh, sự thật, theo ông, thì không có biến thiên, tất cả sự vật đều là ảo mộng : không cái gì có thật cả, chỉ có thực tại (l'être) là có thật mà thôi. Thực tại của ông không phải chỉ là vật chất, mà cũng không phải chỉ là tinh thần ; thực tại là cái có vậy. Ta có thể tưởng tượng cái trực giác về thực tại của Parménide bằng cái không gian đầy một chất mà ta chỉ tưởng tượng được, chứ hình dung không được.

Ông lập luận để chỉ rằng thực tại bất biến, vô cùng, vô thủy vô chung. Nguyên tắc lý luận của ông có thể tóm lại bằng câu này : cái gì có là có, cái gì không có là không có (ce qui est est, ce qui n'est pas n'est pas). Ông muốn chỉ rằng hư vô không thể biến ra thực-tại, và ngược lại, thực tại không thể biến ra hư vô.

Khởi điểm ở ý niệm về sự có (idée d'être) ông luận rằng cái có không phải do sự biến đổi mới trở nên có, mà cũng không thể hết có được : vì nếu thực tại có khởi đầu thì nó phải hoặc do thực tại hoặc do hư vô mà sanh ra. Theo ca (cas) thứ nhất thì thực tại do ở thực tại mà ra, tức là tự sanh, nghĩa là không có trở nên khác, vậy thì đơn nhất và vô thủy.

Còn trong cái ca thứ hai thì thực tại do hư vô mà sanh ra, thế là vô lý : một vật không thể thịnh không mà có. Cũng theo cách lập luận như vậy, Parménide nói rằng thực tại không biến đổi và không thể tiêu diệt. Nếu thực tại biến đổi thì nó sẽ trở nên hoặc thực tại hoặc hư vô. Nếu thực tại trở nên thực tại thì nghĩa là nó không biến đổi ; còn như nói thực tại trở nên hư vô thì không hợp lý (cũng như hư vô không trở nên thực tại). Vậy thì thực tại là vô cùng, bất diệt (l'être est éternel).

Thực tại không có vận động, vì nếu vận động thì vận động trong không gian; nhưng không gian có hay là không có; nếu nó có, là nó với thực tại là một, nên nói rằng thực tại vận động trong không gian tức là nói rằng thực tại vận động trong thực tại, nghĩa là nó ở yên; còn nói rằng không gian không có, tức là nói rằng không có vận động, vì vận động phải ở trong không gian. Thế thì vận động không hợp lý và chỉ là ảo ảnh mà thôi (illusion).

Thực tại là một toàn thể bất đoạn (continu). Không có chỗ gián cách giữa tất cả các vật. Nếu chỗ gián cách là có thì nó là một phần của thực tại rồi. Thế thì vũ trụ là một toàn thể không phân cách ra được.

Tóm lại, thực tại phải là vô thủy chung, vô giới hạn, bất động, bất biến, bất đoạn và đơn nhất. Như vậy mới hợp lý. Trong thực tại những cái tính riêng của sự vật đều tan mất hết. Thực tại vừa là tinh thần vừa là vật chất. Thực tại (vũ trụ) thì tuyệt đối và tự túc; không muốn gì, không cần gì cả, mà cũng không căm tình. Đó là Toàn-thể, thì không có gì phải ham muốn (*L'être est absolu et se suffit à lui-même; il est sans désir ni besoin ni affection d'aucune sorte. Quand on est tout, on n'a rien à désirer*).

Mélicse de Samos, trong học phái Elée, bàn rộng ra như vậy. Ông nói rằng biến thiên không thể có mà cũng không hợp lý thì không cần nghĩ đến do cách nào mà vũ trụ đã trở nên như vậy. Thực tại vô cùng trong thời gian và trong không gian. Đây là thấy rõ Mélicse là một nhà triết học duy vật.

Cố nhiên Parménide không quên cái thế giới hữu hình mà ta đương sống. Ông bàn đến vấn đề ấy trong phần thứ hai của tác phẩm ông. Ông cho rằng thế giới hữu hình đầy mâu thuẫn và ảo ảnh, nguyên là tại hai cái yếu tố chọi nhau: tức là sáng và tối vậy. Tối là mẹ, sáng là cha của hết thảy các hình trạng (*La nuit est la mère, le principe lamineux est le père de toutes les formes*).

ZÉNON. — Sanh trưởng tại Elée vào khoảng 490-430 trước T. C., ông theo học với Parménide. Ông không có ý kiến gì mới lạ hơn Parménide, nhưng ông là một tay hùng biện, bình vực học phái Elée một cách hăng hái, chẳng khác Lão Mạnh-Tử trong đạo Nho, và Trang-Tử trong đạo Lão vậy.

Ông biện luận để chỉ rằng sự nhận thấy của giác quan đều sai lầm. Như ông thuyết minh rằng không có sự vận động, như giác quan đã lầm thấy. Thí dụ một cây tên không thể đi từ một điểm này đến một điểm khác. Là vì, muốn đi từ điểm

này đến điểm khác, nó phải đi qua tất cả điểm ở giữa. Mà số điểm (points) ở giữa đó lại là vô cùng (infini). Không lẽ trong một khoảng thời gian có hạn mà đếm được hết số vô cùng. Vậy thì cây tên không có bay, không có vận động, vì nó bay thì phải tới ; mà theo lý thì nó không tới. Thế thì cây tên không bay, nghĩa là không có vận động.

≈ Tóm lại, ảnh hưởng của học phái Elée trong sự phát triển triết học Hy-'ạp trước Socrate, rất lớn. Đến như ngày nay, có thể nói rằng cái nguyên-lý khoa học cho rằng trong vũ-trụ không cái gì mất, không cái gì tự sanh ra, không cái gì do hư-vô mà có, không cái gì trở lại hư vô ; nguyên lý đó lần thứ nhất đã được học phái Elée khởi-xướng vậy. (Dans le monde rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne naît de rien, rien ne retourne à rien.)

LÊ-CHÍ-THIỆP



GIÁ BẢO

Một năm. . . . 9\$00
 Sáu tháng . . . 5.00
 Mỗi số. . . . 0.40

Mandat xin đề cho :
HỒ-VĂN KỶ-TRẦN
 Quản-lý :

Mua lập chít phải trả tiền trước | ĐÀI-VIỆT TẬP-CHÍ

5, Rue de Reims 5 — SAIGON

TAM BÁCH ĐƯ NIÊN HẬU



Để giải thích một câu thơ cảm-khái của Nguyễn-Du, tôi đã viết một bài rồi nay lại còn viết nữa, thực không tránh đâu cho khỏi cái « tội nhai chữ » mà ông Miên-Trai đã nêu ra. Giá phông, Miên-Trai ! chúng ta ở gần nhau có thể cãi miệng với nhau thì tốt biết bao nhiêu ! Ít ra cũng lợi cho độc giả khỏi phải đọc đến hai bài tũn mũn về một câu chuyện chẳng quan trọng chút nào. Nhưng ông đã hỏi tôi trên báo thì tôi cũng phải đáp lại, trên báo, và chỉ còn xin độc giả tha thứ cho thôi.

Tiểu Thanh người thực hay không ? Điều ấy không phải là một vấn đề cần thiết. Nay bài của tôi đăng ở báo Thanh-nghị số 22, tôi đã dựa vào những tài liệu vụn vặt mà kể qua sự tích người thiếu phụ ấy. Trong báo Tri-tân số 72 ông Liên-Giang lại dịch cả « Truyện Tiểu-Thanh » rút ở trong sách *Nữ liêu-trai chí dị*. Ông Miên-Trai thì cho rằng nếu Tiểu-Thanh là người thực thì cũng sống ở đời Thanh. Xem « *Truyện Tiểu-Thanh* » nói trên thì nàng chết vào năm nhâm tý, niên hiệu Vạn lịch nhà Minh. Tuy niên hiệu ấy khác với lời đoán của tôi (tôi đoán rằng Tiểu-Thanh sống trước đời Gia-tĩnh), nhưng nó cũng không giúp được bằng chứng gì cho ông Miên-Trai để ngờ thêm rằng câu « Tam bách dư niên hậu » là không phải ở bài thơ điệu Tiểu-Thanh.

Mỗi ngờ của ông Miên-Trai bằng vào chỉ có một lẽ cứng là : Nguyễn-Du là một nhà thi hào mà sao lại không biết « Thi pháp nhập môn » đến nỗi làm một bài thơ thất niêm ? (hai câu « *Bất tri tam bách dư niên hậu; thiên hạ hà nhân khốc Tố-Như* » trong bài của tôi dẫn ra là thất niêm). Nếu Nguyễn-Du là thi hào thì không lẽ nào lại làm bài thơ như thế. Nếu Nguyễn-Du làm bài thơ như thế thì tất không phải là thi hào. Đường này Nguyễn-Du là thi-hào, vậy thì bài thơ ấy không phải của Nguyễn-Du. Bài thơ cụ Nghè Nguyễn-Mai đọc cho khách nghe là truyền lầm ; Thanh biên thi tập mà Đào-duy-Anh được đọc là sách giả. Câu thơ ấy không phải ở trong cả bài mà chỉ là câu khẩu

chiếm đứng riêng (vì xưa nay thiên hạ truyền như vậy kia mà). Câu khẩu chiếm ấy chẳng phải là nhớ Tiểu-Thanh, cũng chẳng phải là nhớ Thúy-Kiều, chính là nhớ nhà Lê (vì nhà Lê là một triều đại kéo dài những ba trăm năm lẻ kia mà).

Muốn phá cái tòa luận-lý ấy ta chỉ cần phá cây cột cái của nó thôi, ấy là cái lẽ thất niêm.

Xin nhắc lại ông Miên-Trai rằng niêm luật của thơ chỉ đủ để bó buộc những nhà văn trường ốc và nhà văn thù phụng (như thơ ứng thí và thơ ứng chế), mà « thi pháp nhập môn » là chỉ để giúp cho những kẻ mới học làm thơ hay những nhà thơ thơ chấp vắn chớ những nhà văn phóng khoáng, lòi lạc thì không cần đến « thi pháp nhập môn » mà cũng không xem « niêm luật » vào đâu cả. Lý Bạch và Đỗ Phủ có phải là thi hào không tiền tuyệt hậu của Trung quốc không? Thế mà khi họ làm thơ luật, họ thường quăng cả niêm luật.

Không cần tìm xa, cứ dỡ bộ « Đường thi hợp tuyển » ra ở quyển 9 chép về « Thất ngôn luật », ngay bài thơ đầu của Lý-Bạch (Ký Thôi thị Lang) ta đã thấy hai câu thực và hai câu luận thất niêm, đến bài thứ ba (đề Đông Khê công u cư) thì câu phá thất luật, hai câu thực, hai câu luận cùng hai câu kết thì thất niêm cả. Đến Đỗ-Phủ thì ngay mấy bài thơ có tiếng là « Thu hứng » (Quyển 10, Thất ngôn luật trung), thì bài thứ năm cũng vừa thất niêm vừa thất luật. Đến các nhà thi hào ta thì Phan lương Khê là người trong Nam ai cũng biết tiếng mà gần đây báo Đại-Việt này đã nhắc đến mấy lần, cũng có thơ thất niêm, như bài « Hành-châu hạ nhật » trong Lương-Khê thi thảo (1)

Vậy bài thơ ấy ta không thể viện cớ nó thất niêm mà cho rằng nó không phải của Nguyễn-Du.

Ông Miên-Trai lại hỏi gặng : Sao dám nói rằng tập thơ Thanh hiên có bài ấy là của Nguyễn-Du ? Tập thơ ấy là một

(1). — Vì tập thơ này khó tìm nên tôi sao bài ấy ra đây (tịch âm) để tiện nhận xét :

Khách viễn cảnh qua hồi nhận địa :
Nhật nhân kiêm nhập 'học' mai thiên.
Giang thượng phong vi bình Sở lạo :
Thành đầu vũ tế tháp Tương-yên.
Nùng âm địa độ hoa đi các :
Cách phố ngư qui liễu hệ thuyên.
Diễn điệu khách hoài vô xử trước.
Tịch dương tiêu cổ quá tiền xuyên.
(Lương Khê thi thảo Kim đài thảo)

tập viết tay, chính ở nhà cụ Nghè Nguyễn Mai không có mà viện Viễn-đông Bác-cổ cũng không có. (Nhà cụ Nghè không giữ được bản thơ nào của cụ Nguyễn-Du. Trừ ra có mấy chục bài chép ở trong một tập thơ chung của cả họ, đề là Nguyễn gia phong vận tập, còn viện Bác-cổ thì chỉ có tập thơ Bắc-hành thôi). Nhưng tôi xin ông đừng bắt tôi viện những lẽ kháo chứng để tỏ rằng tập thơ ấy là của Nguyễn-Du. — Tôi sợ đọc giả sẽ chán mà không tha thứ nữa. Tôi chỉ xin ông nhận cho mấy điều này :

Cụ Nghè Nguyễn-Mai thường đọc cho khách nghe một bài thơ bát cú mà cụ quên mất 2 câu đầu, cách đây 7 năm cụ đọc cho ông Vương-quí-Lê (xem Nam-kỳ tuần-báo số 3); cách đây 5 năm cụ đọc cho cho Vũ-văn-Lợi (xem Tri-tân số 63); cách đây hơn một năm cụ đọc cho tôi; có lẽ cách đây gần 20 năm, cụ đã đọc cho các ông Phan Sĩ Bàng và Lê Thước, trong ấy có 2 câu kết mà người ta cho là khẩu chiếm. Nhưng nói « thiên hạ » là nói hồ đồ chứ kỳ thực thì từ sau các ông Phan Sĩ Bàng và Lê Thước ra quyển sách « Truyện cụ Nguyễn Du » thì mới có thuyết ấy, mà truy nguyên thuyết ấy là từ cụ nghè Nguyễn Mai mà ra. Cụ nghè chưa từng thấy Thanh hiên thi tập (chính cụ nói), thì bài kia cụ thuộc là do gia truyền, cho nên chỉ nhờ câu được câu chẳng. Trong Thanh-hiên thi-tập mà cụ nghè chưa được thấy thì bài thơ ấy chỉ sai với bài cụ đọc ít chữ. Dem so hai nguồn khác nhau ấy, xét chỗ tương phù của chúng thì ta không có thể vì lẽ gì ngờ được rằng hai câu kết là câu khẩu chiếm mà người ta ghép cần vào 6 câu hay là 4 câu khác. Vì cụ nghè thuộc bài thơ ấy bằng cách truyền khẩu cho nên nó mới mất đi hai câu đầu, sai đi những chữ rất nặng (như hạn sự mà nhớ là dật sử, bất tri thì nhớ là khả liên) khiến bài thơ hóa non nớt, và thành bài khẩu chiếm khi lâm chung.

Đến đây ta đã thấy rằng 2 câu ấy thuộc về một bài bát cú. Bài ấy có ý nghĩa gì? Có phải là lời khẩu chiếm như cụ nghè nói không? Đã biết sự tích Tiểu-Thanh rồi, nếu ta chú ý đến những chữ « Tây hồ mai uyên » (Tiểu-Thanh ở nhà riêng tại Tây Hồ) và « luy phần dư » (Thơ từ của Tiểu-Thanh còn lại gọi là Phần dư tập) thì ta không thể nào cãi rằng bài thơ ấy không phải là diếu người thiếu-phụ bạc mệnh ở Cô-Son.

* Đến như ý kiến cho rằng hai câu « Tam bách dư niên » là chỉ vận mạng nhà Lê thì tôi xin miễn bàn, vì ý kiến ấy là thuộc về phạm vi « trực giác » thì bàn sao được?

ĐÀO-DUY-ANH

Lời phụ của Trúc-Hà I.— Theo lời dặn của Đào-quân, tôi có đưa bài văn trên đây cho ông Miên-Trai xem trước khi đăng tải. Ông Miên - Trai sợ làm nhàm tai độc giả nên không định viết bài trả lời. Ông nói đại khái như thế này : « Đào-quân luống công biện-bác mấy cái nghi-án phụ mà ông làm cho là cây cột cái. Thiệt ra, cây cột cái của tôi là đây : Cụ Nguyễn-Du mất năm 1820 ; theo bài của ông Liêu-Giang trong Tri Tân số 72, Tiểu-Thanh thọ được 30 tuổi và mất năm 1612 Vậy thì thời gian chia cách hai người, tính cho thiệt rộng cũng chỉ được :

$(1820 - 1612) + 30 = 238$ năm.

Như thế thì làm sao cắt nghĩa cho được con số ba trăm năm lẻ (tam bách dư niên) trong câu thơ kia. Vì lẽ đó, trong bài « cái tội nhai chữ » của tôi đã đăng vào Đại-Việt số 4, tôi cho rằng ba trăm năm lẻ là khoảng thời gian của triều-đại nhà Lê (1428-1788), Mới đây, đọc lại cuốn « Hoàng lê nhất thống chí » tôi cũng thấy nhan nhãn mãnh chữ « tam bách dư niên » dùng để chỉ vận mạng nhà Lê. Ý-kiến của tôi tóm lại là thế.

Ông Miên-Trai cậy tôi viết lại ý ông để làm lời phụ này.

..

II.— Tôi viết lời phụ ở trên vừa xong, thì lại được đọc bài « Phải chăng lại đến cái dịch cái nhau vì một vài câu chữ Hán » của cụ Minh Viên đăng trong Tiếng Dân số 1727, ngày 28 Novembre 1942, cũng nói về câu chuyện « Tam bách dư niên hậu ». Trước hết, cụ có ý chê sức học về chữ Hán của người Tây học hiện thời trong câu nói này : « Buồn cười là có một đôi câu chữ nghĩa rõ ràng, nếu thông chữ Hán, đọc qua là hiểu không đợi giải thích nhiều, mà trở thành một nghi-án, nhóm cái nhau như một vụ kiện. Rõ là hoài công ! »

Sau lại, cụ giải nghĩa : « Theo nghĩa Hán-văn thì một chữ « hậu » câu trên và chữ « Tố Như » ở câu dưới cùng đi một mạch thì chữ « hậu » và « dư » đó là kể từ đời « Tố Như » về sau rất rõ ràng, không có nghĩa thứ hai nữa, và cũng không đem triều đại nào thay cho chữ « Tố Như » được cả. Ai kể trước đời Tố Như, tôi dám cho là sai nghĩa, là bất thông, vì kể trước một năm đã lạc mất nghĩa chữ « hậu » rồi kia.»

Dựa vào lời giải nghĩa đó của cụ Minh Viên, tôi nhận thấy cụ không hiểu rõ lý do gây ra nghi án này. Chẳng phải mấy nhà học giả có dính dấp với vụ án ấy không hiểu nghĩa hai câu thơ của cụ Nguyễn-Du. Điều mà người ta muốn biết là đây :

Tại sao số con số « tam bách dư niên » ? Tại sao Nguyễn-Du không nói : nhứt bách dư, hay nhị bách dư, hoặc tứ bách dư v. v. ?

Ông P.V.H. cho rằng con số đó nảy ra trong trí Nguyễn-Du do số năm từ đời Gia-tĩnh cho đến đời tác giả truyện Kiều. Nhưng ông Miên-Trai nói rằng tính như vậy chỉ được có 298 năm mà thôi. Có 298 năm mà nói « ba trăm năm lẻ », số lẻ ấy chẳng là gương gao quá chằng ?

Ông Đào-duy-Anh bảo hai câu thơ đó rút trong một bài thơ mà Nguyễn-Du làm khi đọc Tiểu-Thanh ký. Mà « tam bách dư niên » là chỉ khoảng thời gian từ Tiểu-Thanh đến Nguyễn-Du. Nhưng theo ông Miên-Trai, từ Tiểu-Thanh đến Nguyễn-Du, tính ra chỉ được 238 năm. Lại càng không thể nói là « ba trăm năm lẻ ».

Ông Miên-Trai, cho con số đó là khoảng triều đại nhà Lê. Về ý kiến của ông Miên-Trai, cụ Minh-viên bảo : « Theo nghĩa chữ « hậu » trong câu thi thì « Tam bách dư niên » chỉ vận mạng triều Lê cũng sai nghĩa ; vì Nguyễn Du đã sự nhà Nguyễn, đời vua, sau triều Lê đã mất, chính nửa đời tác giả « Tố Như » đã là « Tam bách dư niên hậu » triều Lê rồi, chớ còn « hậu » của triều Lê nào nữa mà nói là « bất tri ? ».

Đọc lời bác của cụ Minh-Viên, tôi chợt có cái ý : nếu con số « ba trăm năm lẻ » quả thiệt là con số của triều đại nhà Lê, thì cả đoạn « tam bách dư niên hậu » ấy, Nguyễn-Du muốn dùng để chỉ cái thời của cụ đang sống. Thay vì nói đến niên hiệu nhà Nguyễn, cụ lại dùng một con số kín đáo để chỉ cả triều đại nhà Lê, và cũng để tỏ ehút lòng nhớ nhà Lê. Ý kiến yếu ớt, tôi không dám cho là xác đáng, nhưng cũng xin trình bày ra đây để dự lời bàn góp.—T. H.



THÁI-CỔ VĂN-MINH LƯ'OC-THUYẾT

(Causerie sommaire sur la civilisation de l'Antiquité)

NHƠN loại thật là nhờ mấy ông bác-si, mấy nhà khảo cổ không biết bao nhiêu, cho nên ngày nay mới có sử sách kể rõ sự văn minh khôn khéo của giống người từ thuở tạo thiên lập địa cho đến ngày nay. Kể thì ra công tìm sách vở, lăn mò truy cứu các thứ cổ-tự mà đọc, dịch ra sử ký, kể lại đảo xới đất đai non núi biển hồ sông rạch mà tìm các di tích từ đời thái cổ mờ mịt mà truy ra các thời đại phát triển của nền văn minh nhưn loại.

Vậy sử ký cũng là một khoa học cần ích cho trí thức con người, vì có thông kim bác cổ, học thức mới rộng thêm. Cái khoa sử ký chỉ là một khoa để thuật lại những điều hay, quan hệ với nền văn minh của một chủng tộc, của nhưn loại đã xảy ra từ thuở ngàn xưa. Muốn thuật lại những việc ấy, ít nữa phải tìm thấy di tích, hoặc bằng vật dụng, hoặc hình tượng, chạm trổ, hoặc chữ khắc, hay là sử sách để lại, rồi truy tầm so sánh ngày tháng niên hiệu rõ ràng. Những vật ấy là sử liệu để cho các nhà sử học làm gốc mà viết ra sử sách. Vậy sử sách là khoa học mới có sau đời thái cổ, bởi vì phải có bày ra chữ nghĩa và có di tích để lại, người sau mới noi theo mà làm sử được.

Trước cái thời bày ra chữ, trên quả địa cầu ta, nhưn loại đã có lắm điều ta nên biết, nhưng cả mấy ngàn năm trước khi có chữ, ta chỉ biết mịt mù mà thôi, chỉ nhờ gặp được chút ít di-tích tìm được dưới đất sâu cùng trong hang hóc, thấy những đồ binh khí cùng các vật dụng của họ cùng hải cốt của họ với các loại thú bởi xưa. Cái thời đó, là thời tối cổ.

Người ta đào đất lên mà tìm thấy càng ở sâu thì lại gặp những vật dụng khác với vật tìm được gần nơi mặt đất. Những đồ binh khí nào xưa hơn hết thì làm bằng đá đẽo (pierre taillée), kể đó thì bằng đá mài trơn bèn (pierre polie), kể đó nữa tới đồ binh khí bằng loại kim (métaux) mà thứ loại kim xưa nhất thì bằng đồng (cuivre et bronze) lần lần mới có đồ binh khí làm bằng sắt (fer) rồi lại tới thép sắt (acier).

Vả lại hồi thuở mới có người ta, trên quả địa cầu (tính đến nay cũng có lẽ hơn mười muôn năm) thì trên mặt đất

ta cũng khác hơn ngày xưa rất xa. Những miền ngày nay lạnh lẽo tuyết phủ tư niên thì hồi đời thái cổ vẫn còn nóng nực như miền nhiệt đới ngày nay mà cây cối rất to rậm, thú dữ hình thù to lớn cũng ở mấy nơi đó, như giống cừ-tượng, tây, hạm, cạp, gấu khổng lồ.

Giống người ta thuở ấy cũng to lớn dị thường hơn bây giờ mà mạnh bạo một cách dị thường mới có thể chống cự nổi với bầy thú dữ thuở ấy. Họ còn rất dã man, chỉ mới biết bầy nhúm lửa để xa lánh loài thú với đèo đá làm dao, búa, để làm binh khí mà thôi. Họ cũng biết dùng xương hoặc gạc nai, răng voi mà làm vật dụng. Đến sau thời kỳ đại hồng thủy (le déluge) họ mới biết dùng đá mà mài cho bóng láng, tron bén để làm dao búa mà đục đẽo cây cối, làm thuyền bè. Từ ngày họ biết dùng lửa đến sau họ mới có dịp may gặp được loại kim trong khi đốt lửa, mà dùng đến loại kim để làm binh khí. Lần lần họ biết pha loại kim này với loại kim kia ra loại kim cứng hơn để làm binh khí. Có lẽ nhờ họ đốt lửa nhằm nơi có đá mỏ sắt mà gặp sắt chảy ra họ mới biết dùng loại kim cứng đó mà làm đồ dùng theo binh khí.

Thuở ấy người ta chỉ ở hang ở lỗ để tránh lạnh lẽo khi trời đất đã hết thời kỳ nóng bức, hoặc tránh thú dữ như cạp beo, sau họ mới biết đóng cừ làm sàn mà cất nhà trên ấy, nơi trên mặt nước, sông rạch hoặc biển hồ; cách bờ xa xa họ có làm cầu để lên xuống, khi tới thì rút đi cho các loài thú dữ không leo đến. Bởi vậy nơi mấy biển hồ như xứ Thoại-sĩ (Suisse) và ở Savoie bên Pháp người ta đào dưới đáy hồ gặp nhiều di tích của người cổ như cột-cừ, đồ bằng đồng, bằng đá, nồi ở bằng đất rất xưa. Còn trong mấy hang núi người ta gặp được dấu tích di hài người cổ như với những vật dùng của họ bằng đá hoặc bằng xương, bằng sừng bằng ngà có cung tên giáo búa, chày đến kiếm lẹm cũng có. Họ cũng biết chạm trổ hoặc vẽ hình khéo léo. Như trong hang núi người ta gặp còn dấu vẽ hoặc khắc những hình thú đời xưa theo vách hang núi hoặc trên xương thú. Họ thường vẽ hoặc khắc những hình voi (cừ tượng) nai chà, bò rừng, con tây,

Đời thái cổ, người ta chưa biết nghề nông, như nuôi lục súc làm ruộng nương, lập vườn tược, chỉ biết săn bắn với đánh cá mà ăn, cho nên họ phải lưu linh đi xứ này qua xứ nọ mà kiếm ăn, vì ở một chỗ hoài thì không còn gì mà ăn nữa. Và lại cũng có tại phong thổ đời đời, cho nên cũng phải di dân đi lựa xứ nào để măn ăn mà ở. Vì sự di dân đó mới có sanh ra

chiếm tranh, kẻ mạnh hiệp kẻ yếu mà chiếm đoạt đất đai, bỏ khi
rốt lại hai thế dân đánh nhau xong rồi ở chung nhau, lấy
nhau rồi hiệp tác sanh phương, học nói tiếng với nhau lâu ngày
lại giống thành ra một chủng tộc khác nữa. Có khi một thứ
dân đã man thấy đất đai của một thứ dân khác văn minh hơn,
thịnh vượng giàu có hơn, nên thêm thuồng, rồi cậy đông ý mạnh
sao tới giết hại người mà chiếm đoạt như ăn cướp. Sự ấy cho
đến lúc nhưn loại có lắm nước đã văn minh cực điểm mà còn
phải mang cái tai họa đó, như cái nạn Hung nô thuở trước phá
hại Trung hoa rồi tràn qua cho đến Âu châu mà tiêu diệt văn
minh La-mã.

Những nước đã lần lên đến nền văn minh cực điểm hồi
đời tối cổ trong khi các nước khác còn man-di mọi-rợ, dân còn
ở hang ở lỗ, như các giống dân ở Âu-châu (Pháp, Đức, Anh,
vân vân) thì có những nước này : Ê-dip (Ai-cập) Canh - đê
(Chaldée) Ach-xi-ri (A-syrie) Phê-ni-xi (Phénicie) Hêp - rơ
(Hébreux) Bê-t-xơ (Perse) Gơ-rec, Rôma, ở quanh miền biển
Địa trung-hải và Hồng-hải (miệt Trung đông, còn ở Cực-đông
thì có nước Tàu và nước Ấn-độ.

Hồi trước Thiên-Chúa mấy trăm ngàn năm, ở miền Trung
đông thuộc Tây bộ Á châu có nhiều nước thật là văn minh cực
điểm, cái văn minh các nước ấy di truyền qua cho đến Nam-
bộ Âu-châu mà lần cho đến ngày nay. Văn minh ấy thuộc của
giống dân da trắng lập nên.

Ở miền Cực-đông thì văn minh Tàu đã đến cực cao thâm từ
lối ba ngàn năm trước Thiên-chúa. Cái văn minh ấy của
một giống dân da vàng lập ra, gốc ở trung bộ Á-châu. Văn-
minh Ấn-độ sau hơn của Tàu, lập nên nhờ một giống dân
thuộc da trắng gần với dân Perses, kêu là dân *Aryen* truyền qua
hồi một ngàn mấy trăm năm trước Thiên-chúa. Cho đến lối kỷ
thứ sáu trước Thiên-chúa có một ông hoàng tu thành Phật-tổ
kêu là Thích-Ca Mâu-ni (Çakyamouni) dạy đạo Phật truyền bá
cho cả dân các xứ Cực-đông đến nay. Đồng thời ấy thì bên
Tàu lại có đức Thánh Khổng-Tử dạy đạo nho và đức Lão Tử
truyền mỗi đạo Lão (đạo Tiên). Văn-minh Tàu được thọ luôn
tam giáo: Phật Nho Lão, nhưng văn minh ấy vẫn ở một mực
hoài mà không tấn tới cho đến gần ngày nay, song họ vẫn giữ
được vẹn toàn lâu nhất thế giới, trái với các văn minh thời
cổ của các nước trung đông đã suy vi tiêu mất hết, như ngọ^u
đuốc tàn.

THANH-TÂN

RƯƠNG VÀNG CỦA CON TÔI

của MỸ-ÂM TRƯƠNG-VĨNH-TÔNG

(Tiếp theo)



HEO đường ngay lối thẳng, thì đối với những hạng người trên đây vẫn là sự thương, miễn hết tình lễ kính yêu, chẳng có chi là khó. Duy có chỗ khó, vì nó dễ sanh hiềm-khích, là những hạng người này : vợ kế hay là vợ thứ của cha, cùng con vợ kế hay là vợ thứ của cha. Ở tình thương của kẻ hạ lưu, thì đối với vợ kế hay là vợ thứ của cha, vẫn có lòng ghen rằng họ chia sớt mối tình yêu của mẹ mình : đối với con vợ kế hay là vợ thứ của cha, vẫn có lòng ghen rằng nó chia sớt phần tình yêu của mình. Bởi ghen nên hiềm, bởi hiềm nên khích, rồi đó chẳng những không yêu không kính, mà lại thêm ghét thêm thù, chẳng nghĩ gì đến cha, chỉ theo ý riêng của mình cố chấp.

Làm người quân-tử, thì chẳng kể sự tình chi chi khác, chỉ biết là những người của cha mình yêu, thì mình chịu ý của cha mình mà yêu theo. Hưởng chi mẹ kế hay là mẹ thứ đối với mình mặc dầu chẳng dễ chẳng thương nhưng cũng là bậc người ngang hàng với mẹ mình thì mình nên kính ; con của mẹ kế hay là mẹ thứ đối với mình mặc dầu khác dạ khác máu, nhưng cũng là anh em đồng khí mình nên yêu.

Điều đó thì kẻ làm con lại phải nên lấy chuyện xưa làm gương mà miễn xử cho hết tình hết lễ, như chuyện Khuyển-Hiếu có những câu : « Mẹ ghẽ lại tánh càng khe-khắc, em Tượng thêm rất mực kiêu-ngoa » ; thế mà : « Một thân thuận cả bề ba, trên chịu cha mẹ, dưới hòa cùng em ». Kinh hết lễ, yêu hết tình, vua Đại-Thuần đã treo gương đại-hiếu đó.

Soi gương đại hiếu của vua Đại-Thuần, thì ông Mẫn-tử-Khiên là một nhà đại hiền, đã học theo vua Đại-Thuần cái đạo xử với hoàn cảnh biến nghịch này, hết lòng kính yêu mà cảm

hóa được mẹ ghẻ và em thứ, nổi gót vua Đại-Thuấn nên được liệt tên vào số hai mươi bốn hiền tử, cùng truyền tiếng hiếu cho tới ngày nay (1). Vậy ai bảo rằng đạo thánh cao xa, người ta không thể học theo được? Ông Mạnh-Tử nói rằng: « Người ta đều có thể làm được như vua Nghiêu, vua Thuấn ». Vậy ta hãy nghiệm như một đức hiếu của vua Thuấn mà ông Mạnh-tử-Khiên làm được đây, thì thấy rằng người ta hề thành tâm báo đức rồi sẽ tới bước cao xa, đừng cam chịu tư chất thấp hèn, mà tự mình ngăn trở con đường tiến hóa.

Trên đây là bàn qua về đạo thờ cha mẹ khi còn sống, lễ nên như vậy. Con đối với cha mẹ về khi đã thác, thì sách Mạnh Tử đã nói: « Người đại-hiếu trọn đời thương mến cha mẹ »; kinh Lễ-Ký cũng nói: « Người quân-tử có cái tang trọn đời ». Vì nhớ ơn trời biển cao sâu, thì trăm năm vật đổi sao dời mà lòng con chẳng một ngày nào dời đổi, càng trông càng vắng, càng xót xa lòng.

Cho nên lúc cha mẹ lâm chung, sấm-sữa nào quan, quách y, khâm, cúng là tảo, liệm, tế, táng; tùy theo chức phận của cha mẹ và chức-phận của mình. (Lễ táng theo chức-phận của cha mẹ, lễ tế theo chức-phận của con). Sự đó đều có luật phép của quốc-gia và lễ-nghĩa của thánh hiền thuở xưa đã chế-định hẳn-hời, chẳng nên quá kiệm mà keo-kiệt với đấng thân, cũng chẳng nên quá xa mà vượt qua lễ-phép. Những luật-phép và những lễ nghĩa đó đã có đủ ở sách gia-lễ và phép riêng của các tôn-giáo (2), đây chẳng kể ra làm chi cho phiền.

Sau đến ngày kỵ (tiếng tục An-nam ta kêu là ngày giỗ), là hằng năm nhằm ngày cha mẹ lâm chung thuở trước. Kỵ là kiêng cử, nghĩa là kẻ làm con nhằm ngày ấy thì nhớ đến cái tình cảnh cha mẹ lúc thác mà mũi lòng, nên kiêng cử hết thấy các sự ăn chơi. Về luật phép của nhà-nước, thì tại nước Trung-Hoa nhằm đời Lục-triều có lệ cho các quan xin phép nghỉ trong ngày kỵ; triều Nguyên-phong đời Tống cũng có lệ chuẩn cho các quan được phép nghỉ làm việc trong ngày kỵ riêng cha mẹ hay ông bà. Coi vậy thì thấy tự Triều-dinh cũng thể tất tâm lòng làm con cho kẻ làm tôi, vì « Người quân tử có cái

(1) Sự tích vua Đại Thuấn và ông Mạnh-tử - Khiên đều coi trong cuốn Nhị Thập Tứ Hiền Diễn Ca.

(2) Như nước Việt Nam ta thì coi ở Thọ-mai Gia lễ, là cuốn sách lược ở bộ Chu văn Công Gia lễ của Trung-quốc ra, và các phép riêng của các tôn giáo Nho, Đạo, Thích, người phái nào thì theo phép của phái ấy.

tang trọn đời, như câu trong Lễ-ký đã dẫn trên đây, tức là ngày kỵ vậy.

Sau nữa đến các ngày tết, ngày chạp, đều có lễ tục cúng vái cầu nguyện tổ tiên ông bà cha mẹ, cùng là nghĩa phụng thờ người thác, thì đều nên ngụ ý kính thành.

Còn như những lễ nghi dùng trong những việc giỗ, chạp, tết nhưt này, cúng vái thế nào, cầu nguyện thế nào, tại đây cũng chẳng kể làm chi, vì cũng có đủ ở sách Gia-lễ và phép riêng ở các tôn giáo.

Duy có điều người xưa đã nói rằng : « Lễ là nhưn thời thế và nhưn tình mà bày đặt ra phẩm tiết văn chương », thì ta cũng nên chăm chú cho hợp với thời thế và nhưn tình ngày nay mà sửa đổi đi, chớ chẳng nên cố chấp làm chi những phẩm tiết văn chương phiền phức.

Sở là người xưa đối với các việc ma-chay giỗ-chạp, mà bày đặt ra những phẩm-tiết văn-chương về các món thực (đồ ăn), dụng (đồ dùng) như cụ-soạn (cổ bản), như minh-khi (đồ mã) đó, buổi ban đầu chỉ là ngụ nhưn-tình thờ người thác như thờ người sống, thờ người mất như thờ người còn, và đối với thời thế là cái về mỹ-quan mà thôi, chớ người đã thác đã mất, còn có hình thể đâu mà ăn uống tiêu dùng được những đồ thực dụng của dương thế. Mà nếu có ăn uống được thì sao cụ-soạn không thấy chút khuyết ; còn minh-khi là đồ bằng giấy và đốt ra tro thì tiêu dùng ở chỗ nào. Các cái đó đều là những sự vô-lý thay, mà tẻ-tục di truyền cho tới trăm ngàn đời, khó lòng mà cải cách được.

Sở tâm của người xưa chỉ dùng để ngụ ý như trên đây đã nói, mà không dè nó sanh ra những tẻ-tục đến đời cụ-soạn thì mở ra năm trâu bảy bò, một người chết mà làm cho bao nhiêu loài vật phải chết theo ; minh-khi thì bỏ ra bạc chục bạc trăm mua lấy mở giấy mà đốt. Những món tiền hao ấy, ở nhà giàu có còn khá, chớ ở nhà nghèo khó thì đến vay công lãnh nợ hay là bán ruộng đợ nhà ; lại đến anh em chia bỏ cho nhau số ít số nhiều, ganh tị với nhau phần hơn phần kém. Nếu hỏi thiêng của cha mẹ có biết có ăn dùng được những đồ cụ-soạn minh-khi ấy đi nữa, mà ngộ thấy bày con vì cái xác thịt của mình nên nổi mắt cơ mắt nghiệp, bất mục bất hòa đó, thì ngồi mà ăn dùng cho yên được sao ?

Cái đó là do người xưa bày đặt ra những món cụ - soạn minh-khi ra làm đầu nêu, rồi lần lần nó thành ra tẻ-tục ăn uống và ganh đua, nên mang nợ miệng mà tục kêu là trả nợ miệng. Vay làm chi cho mang nợ phải trả ! Đức Khổng-Tử dạy : « Lo gần bên nhà có tang chưa hề nợ ». Bởi vì người

có lương-tâm thì nghe những tiếng than khóc thắm sâu mà ăn không no được. Ăn gần bên nhà có tang còn không no được, huống chi đến ở giữa nhà có tang mà ăn uống no say, thì há chẳng phải là sự không có lương tâm sao ?

Xem câu : « Lắm mà thì cả đồng tro, nhiều xôi nhiều bánh thì no bụng làng », thì rõ rằng người mình từ lâu đã có phần tỉnh ngộ rồi, nên mới có câu cảm-khái về nỗi hủ-bại giã-man ấy. Nhưng trong số đông người mình : phân nửa thuộc về phái mê-tin, non phân nửa thuộc về phái ăn uống ganh đua, còn một hai phần về phái tỉnh-giác không thể chống nổi được tám chín phần kia, cho nên khó bề cải cách được.

Đồng - bào ta phải biết : đời này là đời tin ở sự thật, hễ cái gì không thuộc về sự thật có lý-do khiến cho mắt ta ngó thấy, đều là không hợp với thời-thế, không hợp với nhơn tình, thì kíp nên cải-lương đi.

Huống chi các sự đó chỉ là lễ-văn mà thôi, chớ lẽ ý thì không ở đó. Muốn kiếm tới nơi lẽ-ý thì hãy xét kỹ lời đức Khổng-Tử đáp câu hỏi Gốc lễ của Lâm-Phong rằng : « Việc lễ, nếu mà xa xỉ quá phiền, thà rằng tiết-kiệm ; việc tang, nếu mà sửa sang quá lễ, thà rằng xót thương ».

Số là lễ tốt lành hay là lễ đám tang (1), đều có chất có văn, mới hợp lẽ trung-hòa ; nhưng chất là gốc, là phần nên trọng ; mà văn là ngọn, là phần nên khinh. Ngẫm coi ý chữ Nếu và chữ Thà, thì thấy nơi cực chẳng đã của thánh nhơn chán ngán về cái thời-đại quá chuộng bề văn hoa mà bỏ hết phần chất thật vậy.

Xét ra từ đời trung cổ đã có những tệ tục ấy, huống chi ngày nay. Đối với những tệ tục ấy, thánh-nhơn còn muốn cải lương, huống chi là người mình.

Nhưng người mình mà muốn cải-lương những tệ-tục ngày nay, thì nên theo cách văn-minh của các nước Thái-tây, hoặc theo cách của các nước Á-đông đã cải-lương qua văn-minh.

Coi như đám tang của người Âu-Mỹ chỉ cốt mờ yên mà đẹp mà thôi, không có những tiết văn phiền phức là các món cụ soạn và minh khí. Các thân bằng đi điệu tang thì chỉ tỏ lòng thương tiếc, ngụ ý kính mến bằng bó hoa rên nhang, đưa tới mộ hoặc có đọc diếu văn rồi đắp một hòn đất mà về, chớ không ai trở lại nhà tang mà làm rộn nữa. Cách ấy tại xứ ta ở các nơi thành phố cũng đã làm theo, nhưng tại thôn quê thì chưa phổ cập.

(Coi tiếp)

(1). — Lễ là lễ tốt lành như : cưới hỏi, tế-tự, khánh hạ vân vân... Tang là lễ đám tang như : đám chôn cất người thác.

GIA-LONG PHỤC QUỐC

DIỄN-CA

của ĐẶNG-THỨC-LIÊNG

(Tiếp theo)

Phá bão Kế (1) hãm đồn Thăng (2),
Cùng Tiên-phong Túy (3) nhiều lần trả đũa.

Gió đông bắc vừa cơn nước lớn,
Thuyền giặc xuôi theo trớn ruổi dong.

Trên giòng Tô (4) phóng hỏa công,
Rủi thay trả lại ngọn hồng đốt ta!

Quân Lâm thấy bốn ba tỵ nạn,
Ngự giá bèn thối phẫn Ba-Giòng.

Trăm binh đôi tướng tùy tùng (5),
Sớm khuya hộ giá lúc cùn rất thương.

Chàng Huệ cứ cùng đường truy trực,
Cảm mình rờng lẫm lúc linh đình.

Giữa giòng sông thẽ phù bình,
Nhờ lưng trâu chở, cậy mình sáu đũa.

Theo thân dặng tới bờ sông Mỹ (6),
Nhìn non sông biết mấy ưu sầu.

Rủi ro đâu lẫm vậy ru?

Tám năm ba lượt bề dâu thêm phiền!

Hộ Từ-giá vào miền Phú-Quốc,
Cũng vui lòng trú tắt tạm an (7).

Bốn bề khỏi lửa mề man,
Góc trời còn một nhánh vàng là may.

Phan tấn Thân đã hay tin tức,
Mượn oai hùm lữ giặc lẩn truy.

Đá chông (8) thuyền đã phủ vây,
Lên trời có cánh giải nguy cũng chầy.

(1) Lê-vấn-Kế quan Đô-đốc giữ bảo phía Bắc-ngạn.

(2) Lưu-phú-Thăng giữ đồn phía Nam ngạn.

(3) Túy, tiên-phong ngăn giặc.

(4) Giám-quân Tô giới bề hỏa-công. ở phía trên giòng sông.

(5) Cao-heàng thất trận chỉ còn ông Nguyễn-kim Phâm, vì vậy nên bị thất thủ Saigon lần thứ 3.

(6) Tỉnh Mỹtho.

(7) Vua ngự đi ra ngoài, chỗ đình giá nghỉ.

(8) Cù lao gần Phú-quốc.

Lê phước Điền lòng ngay thẳng khải,
 Xin lĩnh trên tránh khỏi tai nạn.
 Giao ngự phục (1) mặc cho chàng,
 Đối rằng Thánh-thượng cự đoàn Tây-binh.
 Mắt lữ giặc cứ nhìn ngự ngục,
 Tướng Cầm Vương (2) là lúc này đây.
 Nào hay là kẻ thoát vây.
 Thuyền rồng nay đã đưa ngoài Côn-lôn (3).
 Đoàn hộ giá rũi còn bị bắt,
 Liền từ sanh dạ sắt lòng vàng.
 Chẳng cam những tiếng dụ hàng,
 Buông lời mắng giặc (4) chi mắng giết tha
 Thà đành thác làm ma Đông phố (5),
 Chẳng thà còn theo lũ Tây-san.
 Tinh anh chói rạng bìa vàng,
 Chiêu hồn thêm tuổi chiến tràng năm xưa.
 Góc biển, lĩnh trên vừa an trú,
 Huệ lại theo vây phủ Côn-lôn.
 Ai loan khếp chắc kiên khôn,
 Đương cùng giặc dữ sanh tồn thế nào ?
 Phút đâu nổi ba đào phong vũ,
 Dường binh reo tướng ở nhọn nhàng.
 Kinh hồn thuyền giặc vỡ tan.
 Lớp ghim lớp nổi kiếm đang dao sanh.
 Ngự-shâu (6) vượt qua gành Cô-cốt (7),
 Lại trông chừng Phú-quốc lộn về.
 Lạnh-lùng cay đắng trăm bề,
 Mà bền chí cả, chẳng hề lòng nao.
 Riêng thắm bấy bi lao Tướng Sĩ !
 Nỗi thiếu ăn càng thấy càng thương.
 May đâu có khách hàng thương,
 Hà-Tiên thị-Huyền dựng lương (8) một thuyền.

(1) Áo mào của vua.

(2) Bắt vua.

(3) Cao hoàng lánh mình qua thuyền khác ngự ra Côn-lôn.

(4) Ông Tôn-thất Điền, Tôn-thất Cơ, Lê-phước-Điền, chương cơ Hoàng
 dờu mắng giặc chẳng chịu đầu hàng, bị giặc giết, sau đều phong Công-
 Thần, thờ trên Thái-miếu của vua.

(5) Saigon, tiếng xưa kêu là Đông phố.

(6) Thuyền nhà vua.

(7) Cù lao nhỏ gần Côn-lôn.

(8) Hà tiên, Thị-Huyền dựng một thuyền lương. Tướng « Pháp-Việt
 nhất gia » có bài ca Thị-Huyền dựng lương.

Vây người biết là hiền phụ-nữ,
Nào có thua cái chí hùng anh.
Năm trung hươ các nên danh,
Cũng vì soi lấy gương lành từ xưa.
Lệnh trên nghĩ tuy vừa thoát giặc,
Song còn lo sắp đặt máy binh.
Thiếu-Khuông một lữ một thành (1).
Hãy còn dựng lại nước mình Trưng-hưng.
Huống ta đã lấy lòng trăm trăn,
Còn theo ta anh-tuấn sáu châu.
Tuy là khổn đốn mặc dầu,
Cũng là máy Tào đời trau lòng này.
Chờ gặp hội có khi báo hội,
Miễn là ta đừng thối chí ta.
Nguyên cùng xả-tặc san-hà.
Rồng nằm rồi cũng bay xa có ngày.
Nhưng phải tính cây tay cường quốc,
Đặng giúp binh trừ giặc mới xong.
Liên sai sứ tới Sãng-Bun (2).
Triệu thầy Đa-Lộc (3) về cùng lo toan.
Lúc tương kiến đôi đảng mừng rỡ,
Lệnh trên đem tâm-sự tỏ bày.
Rằng : Tây tặc loạn bấy chầy,
Nước nhà nghiêng ngã biết ngày nào an ?
Nay ta muốn Pháp bang cầu viện,
Cây chàng giùm qua biển trao lời.
Lộc tàu : đi đã đành rồi,
Song xin chi vật (4) cho người làm tin.

(Coi tiếp)

(1) Có đất vuông 10 dặm kêu là một thành, có binh 500 kêu là một lữ. Vua Thiếu-Khuông đời Hạ chỉ có một thành, một lữ mà cảnh đẹp được giặc Hàn-xúc dựng nghiệp của vua Hạ-vô lại được (trước T. C. giáng sinh 1073).

(2) Thuộc nước Xiêm La.

(3) Bà Đa-Lộc là đức thầy Pigneau de Béhaine. Năm 1770 Tòa Thánh phong Giám-mục : năm 1776 qua Hà-tiên giảng đạo, 1779 theo giúp đức Cao-Hoàng - 1783 phụng mạng đem đức Đồng cung Cảnh về Tây viện binh.

(4) Vật để làm tin.

ÁI-TÌNH MIẾU

TIỂU-THUYẾT CỦA BỒ BIỂU-CHÁNH

(Tiếp theo)



IẾT hỏi nào ?

— Hôm tháng trước hai chị em mình đi xem hát cải lương trong rạp hát Tây. Vợ chồng M. Khuyến ngồi 2 cái ghế trước mặt mình đó, chị nhớ hôn. Cô ngồi ngay chị, mặc áo xanh, đeo hột xoàn lớn, hai đưa tay lên vuốt tóc dặng khoe hột xoàn với mình, đó là cô Hạnh đa !

— Tôi nhớ rồi. Cô đó nhan sắc tầm thường quá, mà sao lại làm cho anh Phúc thất tình thất chí được ? A, trái tim có nhiên cái lý, mình không thể dùng lý mà giải nghĩa được.

— Chị nói phải. Khởi tình gây nên là bởi tại duyên có huyền bí nào khác nữa, chớ không phải tại nhan sắc và văn nói mà thôi đâu. Tâm sự của anh Phúc cũng là một bài học cho chúng ta. Thôi, anh Phúc vắng mặt, chúng ta không nên nói lên ảnh nhiều. Bây giờ hai ông bà phải cho tôi biết coi đi Đalat bữa nào, giờ nào, dặng tôi có sửa soạn trước.

Vợ chồng Trường bàn tính rồi nhứt định ngày sau, đúng 7 giờ thì khởi hành và mời cô Lý 6 giờ phải lại dặng ăn lót lòng.

Hẹn chắc rồi cô Lý mới từ giả đi về dặng sửa soạn hành lý. Cô Mỹ đứng trong nhà ngó theo và nói nhỏ nhỏ với chồng :

— Không biết chị Lý chịu hay không. Nếu chỉ chịu thì mình làm mai phứt cho anh Phúc cưới chĩ, nghỉ tiện lắm.

— Có được đâu.

— Sao lại không được ? Ba của chị Lý chơi bởi, ông muốn gã chĩ lấy chồng dặng ông thông thả, Hễ chĩ ưng thì ông gã liền.

— Phúc không chịu cưới vợ.

— Sao lại không chịu ? Mất cô Hạnh mà được cô Lý thì lời, chớ có lỗ đâu mà không chịu,

— Anh Phúc tâm tánh chất phát theo xưa, còn cô Lý thì tâm-hồn lãng mạn theo nay, hai người làm vợ chồng với nhau sao được.

Hai vợ chồng Trường nói chuyện tới đó, thì xe Phúc về tới, nên phải dứt ngan câu chuyện.

Cô Mỹ nói với Phúc : « Hồi nãy chị Lý có ghé cảm ơn anh. Chỉ khen sấu-riêng thơm ngon. Mai chỉ cũng đi Đalat với mình ».

Phúc chúm chim cười chớ không nói chi hết.

Sớp-phơ kêu bồi ra phụ khiêng vô một thùng và ôm năm sáu gói nữa. Trường hỏi mua đồ gì mà nhiều vậy. Phúc nói mua giày, vớ, mu-soa, sơ-mi mà dùng. Còn hỏi tới cái thùng, thì Phúc nói mua rượu chát với đồ hộp đựng đem đi Đalat. Vợ chồng Trường trách Phúc, nói rằng đồ đi Đalat mình đã mua đủ dùng rồi. Phúc khoát tay nói : « Đa đa ích thiện, Không hại gì ».

Trường rùn vai rồi bỏ qua, không muốn cãi với bạn.

∴

IV



ỬA sau, mới 5 giờ khuya, mà cả nhà Trường, chủ, khách, sớp-phơ, bồi, bếp, đều thức dậy hết dựng sửa soạn cuộc đi Đalat.

Trường với Phúc mặc quần vắn, áo sơ-mi cụt tay, đầu đội bê-rê, chơn mang giày vớ thể thao, dựng đi đường cho gọn gàng. Cô Mỹ mặc đồ đen thiết dày, lại có đem hờ một cái áo mấn-tô nữ dạng nếu có lạnh thì choàn thêm cho ấm.

Đúng 6 giờ, có xe hơi đưa cô Lý lại, sớp-phơ đem vô một cái hoa ly với 5 gói đồ. Cô Mỹ hỏi cô Lý :

— Chị đem theo mấy gói gì đây ?

— Trái cây tươi, nho khô, bòn bon, đem lên Đalat ăn chơi ; đồ đó ở trên mắt lằm.

— Anh Phúc lên mua đồ đem theo, chị bắt chước anh, chị cũng đem thêm nữa, chạt xe hết, còn chỗ đâu mà ngồi. Anh Phúc với chị sợ đi rồi vợ chồng tôi bỏ đời hay sao nên lo cụ bị dữ vậy ?

— Đem đồ theo ăn chơi với nhau mà hại gì.

Phúc nói : « Chị Trường đừng lo. Để tôi coi sắp đặt hành lý cho. Tôi làm thế nào miễn chị với cô Lý ngồi thong thả thì thôi. »

Phúc biểu bồi với sớp-phơ đem hết hành lý ra xe rồi dich thân Phúc chỉ cho chúng nó sắp đồ, mấy hoa ly nhỏ, thùng rượu chát và một mớ gói thì chèn nhét vào thùng phía

sau, hoa-ly 'ơn với ít gói nữa thì để trong xe, đầu đó an ổn, có chỗ để chơn rộng rãi thông thả.

Đồ lót lòng dọn lên rồi, chủ mời khách dùng. Cô Lý cũng mặc y phục dày và màu sậm theo cách đi đường, và cũng đem áo nữ xám bờ theo như cô Mỹ. Cô cũng vui vẻ như thường song bữa nay cô dè dặt lời nói, không lẳng lơ pha lững như bữa trước nữa.

Chừng ra xe mà đi, Trường mời Phúc ngồi sau với hai cô để mình ngồi trước với sếp phơ. Phúc nhứt định không chịu, buộc phải để cho mình ngồi phía trước. Trường cười và hỏi :

— Toa quên hết lễ phép rồi sao ? Hề rước khách thì chủ xe phải nhượng chỗ tốt cho khách ngồi. Sao toa lại giành chỗ của mỗa.

— Lễ phép của người Âu-châu khác hơn lễ phép của người Annam. Mình là Annam, lại mình đương ở trong xứ Annam, thì mình phải giữ theo lễ phép Annam. Thà là mỗa xin lỗi với toa mà ở lại nhà, chớ mỗa không chịu trái lễ phép của tổ-tiên mỗa.

Nghe mấy lời hăn hỏi như vậy thì hai cô nhìn nhau mà cười. Trường phải nhịn thua mà để cho Phúc ngồi phía trước.

Xe chạy, Phúc cứ ngồi im lìm. Lúc nào Trường kêu mà nói chuyện, thì Phúc cũng cứ ngó ngay phía trước mà trả lời, chớ không chịu day lại.

Gần tới đèo Blao, xe nghệt sấn. Sếp-phơ ngừng lại mà lau bình sấn và coi chừng máy. Phúc với Trường leo xuống đi chơi cho giã chun một chút. Hai cô cũng xuống đứng trên lộ.

Trước mặt rừng núi chơn chớ, tư bề quang cảnh u nhân. Người có sấn cái tâm hồn chán đời ghét tọc như Phúc, trông thấy cái cảnh này tự nhiên thích lắm.

Phúc đương đứng ngó mông, thỉnh lình Trường kêu mà hỏi :

— Ê ! Phúc ! Nếu người ta buộc toa phải ở chỗ này, toa chịu hay không ?

— Ai có quyền buộc mỗa như vậy được ?

-- Nói ví dụ vậy mà.

— Nếu chẳng có sự gì ràng buộc, và nếu không ai ép uống mỗa, thì có lẽ mỗa chịu ở mấy chỗ núi cao rừng rậm như vậy lắm. Song phải có gạo ăn, phải có nước uống, thì ở mới được chớ.

— Ví như có một người đàn-bà chán đời như toa, rữ toa lên đây cất nhà ở với nhau dặng quên hết thế sự, toa chịu hay không ?

— Có đàn-bà chán đời bao giờ?

— Ví như cô?

Phúc suy nghĩ một chút rồi mới đáp: « Chán đời mà phải đồng tâm đồng chí thì ở chung với nhau mới được, chớ ở mà ngó nhau như cặp chó bằng sành, cứ gậy gỗ hoặc hờn giận nhau thì ở làm gì.»

Xe sửa rồi, mấy người leo lên mà đi nữa. Tới Djiring, cô Lý than đói bụng, mà Trường cũng muốn cho xe nghỉ mấy một chút, nên biểu sếp phơ ngừng lại. Cô Mỹ mở giỏ lấy bánh mì, thịt nguội ra rồi ai nấy xúm lại ăn trên xe. Ăn rồi dắt nhau đi vòng trong châu thành.

Djiring dả cao hơn mặt biển trên một ngàn thước, bởi vậy khí trời mát lạnh, khác hẳn với không khí dưới đất bằng. Mà sự lạnh ở đây thì lạnh khô khan, lại nhờ có cây thông phượng phát mùi thơm tho, nên làm cho con người khỏe khoắn lắm.

Cô Mỹ với cô Lý vui vẻ, nói nói cười cười, nhưng mà nói có ngăn, cười có hạn, chớ không dám tỏ lời nghịch lý hay là trở giọng lảng mạn.

Xe đi nữa, đi tới khúc nào có cảnh xinh đẹp thì ngừng lại mà thưởng thức. Tại đi từ chặng, và đi và chơi, nên 2 giờ chiều xe mới lên tới Đalat.

Nhà của Trường mượn là một cái nhà trệt, ở phía nhà máy đèn, có nhà bếp, có phòng tắm, có chỗ để xe hơi rộng rãi. Nhà chia làm 4 phòng, một phòng để làm chỗ rước khách và ăn cơm, còn ba phòng kia thì đều có để giường làm phòng ngủ.

Trường nhượng cho Phúc ở cái phòng phía trước, ngang với phòng ăn; còn hai cái phòng phía sau thì vợ chồng Trường ở một cái, cô Lý ở một cái. Trong nhà có sẵn một người bếp lành nấu ăn và một người bồi lo phục sự.

Đồ của ai dọn vào phòng nấy xong xuôi rồi, thì trời đã chiều, nên có hơi lạnh. Ai nấy đều rửa mặt chải đầu rồi thay đồ ấm mà mặc. Chừng vợ chồng Trường với cô Lý thay đồ rồi đi ra phòng khách thì không thấy Phúc. Trường kêu bồi mà hỏi thì nó nói: « Ông ở phòng ngoài đi chơi rồi. Ông có dặn con nếu ông ở phòng trong có hỏi thì thưa rằng ông cần phải đi bộ một vòng, đến 6 giờ tối ông sẽ về.»

Trường rùn vai lắc đầu, biểu sếp phơ ở nhà nghỉ. Trường đích thân đem xe ra rồi cầm bánh chớ hai cô đi một vòng, cố ý muốn kiếm Phúc. Đi hết phía dưới chợ rồi đi lên phía nhà thờ, đi đến tối mà cũng không gặp Phúc. Chừng trở về nhà, thấy Phúc đương đi bách bộ trước sân, thì Trường hỏi:

— Toa đi đâu mà mỗa kiếm cùng hết không gặp toa ?
— Mỗa đi xem hoa chơi. Mỗa đi phía số thuốc. Có một cái nhà trồng hoa xem đẹp quá.

— Sao không chờ mỗa đi với ?

— Mỗa muốn đi bộ chơi cho thông-thã.

Cô Mỹ muốn dọn thứ coi Phúc lên Đalat, thấy cảnh lạ, có đổi ý hay không, nên hỏi Phúc :

— Lên trên này anh thấy hoa đẹp anh vui hay không, anh Phúc ?

— Thấy cái đẹp tự nhiên khoái mắt, chứ không phải vui.

— Hề khoái mắt thì vui lòng chứ sao.

— Không chắc. Có khi khoái mắt mà không vui lòng. Ví như mình có một sự buồn rầu, hoặc người yêu của mình chết, hoặc mình thất bại về một việc gì đó, mà mình đi nghe hát hay là đi xem hoa. Nghe hát thì êm tai, xem hoa thì khỏe mắt, lúc ấy bắt quá mình tạm quên sự buồn rầu một chút, chứ có thể nào mà vui lòng được.

— Vậy chứ người buồn rầu phải làm sao mới hết buồn rầu được ?

— Tôi tưởng sự buồn nhỏ thì có lẽ khuấy lảng, chứ sự buồn lớn thì không thể giải được.

Cô Mỹ nghe nói như vậy thì liếc mắt ngó chồng rồi trề môi.

Trường mời hết lên xe đi lại nhà hàng mà dùng bữa cơm tối, để sáng mai sẽ khởi sự đi chợ nấu ăn ở nhà.

Cô Lý nhờ Trường mà được biết tâm-sự của Phúc. Nay nghe Phúc đàm luận, thấy rõ vết thương-tâm của Phúc nặng lắm thì cô cảm xúc hết sức. Cô thầm nguyện sẽ tận tâm giúp Trường làm cho Phúc vui đặng quên tâm-sự. Mà giúp cách nào ? Phải làm sao ? Ấy là những câu cô Lý tự hỏi trong trí cô hoài, trong lúc ngồi ăn cơm tối. Cô tưởng không nên để Phúc đi chơi một mình, bởi vì đi một mình tự nhiên buồn, rồi trí phải suy nghĩ. Nội bọn phải đi chơi với Phúc luôn luôn, phải dắt Phúc đi xem những cảnh hữu tình, những cảnh nên thơ, đặng cho Phúc cảm, phải đàm luận với Phúc đặng bắt-bẻ mấy cái lý-thuyết chán đời của Phúc. Trong khoảng 15 ngày có lẽ làm cho Phúc dần không hết buồn, song cũng giảm được nhiều ít.

Cô Lý tính như vậy nên hỏi cô Mỹ :

— Chị có đem quần Tây theo hay không ?

— Không. Tôi không có quần Tây. Chị hỏi chi vậy ?

(Còn nữa)



