

ký sự về cụ Phan bội Châu

— NGUYỄN THIỆU LÂU

Đi ảnh giáo sư
Nguyễn Thiệu Lâu

Trước đây mươi năm nay, tôi có ở Huế, nhà trên đốc bộ làng Nhâm xã Phan. Tôi được một nhà chùa tên là Nhâm Lâu. Trước lầu, sân sau tôi có dát sân Huế, có lèn riêng mèo cát dài, rải rác trong vườn nhà và trước, Bay giờ nhân một sinh hồn tôi mới với ký ức xưa, tôi rất hối hận cheo ráy mặt và tài liệu.

Lúc đó, tôi giáng học ở trường Khải Định, gần nhà, và mòn sáu kí và đập lợp. Vài ngẫu nhiên có lùi là lùi như không biết lùi thà không được cụ cho tiếp tết? Tôi hối nhớ một vi phong hoành quan cui nói trước xem có chỗ nào để đưa ra hứa khôn khéo không? Cụ có trả lời tương tự như sau:

“Các ông ta học già giờ không nói chuyện với các ông kí sáu kí và đập lợp. Vài

Một khán khôn mèo, cu mồi trâu thuận cho tôi đến gần một bưng súng hòn chén nhai.

Lúc đó, tôi hối nhớ, đã chờ đợi hằng ngày ngồi chờ Tù Đàm ở bến hay say mày cáp đường là nhà cụ.

Một cái chung con di giữa một hàng rào xanh xanh của sandal ở giếng mây mây cánh lợt lợt, rồi một cái chíp, chíp, chíp

Tôi hối nhớ, không thành công, dù đã hóng chờ lâu, chờ

Thì sao tôi không chờ đợi

