

1. HỒNG VÀ LẠC



Hồng



18



Lạc

2. ĐÁNH RĂNG LẤY



3. RỬA MẶT LÁY



CHẢI ĐẦU LẤY



5. THAY QUẦN ÁO VÀ MANG GIÀY DÉP LÁY



O. XẾP ĐẶT GIÀY DÉP VÀ QUẦN ÁO



XẾP SÁCH VỎ GỌN-GÀNG



8. BÀI ÔN

Tự làm lấy

Nhịp vừa phải

Theo điệu « CÁI NHÀ CỦA TA »



Chúng mình giờ đã khôn



lớn, Không muốn luôn luôn phiền



ai. Đánh răng, chải đầu, thay



áo, Tay ta làm lấy gọn gàng.



9. NÓI-NĂNG MẠNH-DẠN



10. THẬT THÀ



11. NÓI THẬT

LỚP NÂU



12. CÓ SẠCH-SẼ MỚI KHỎE MẠNH



13. ĐỒ CHƠI XẾP ĐÚNG CHỖ



14. BÀI ÔN



Em thích cảnh nào?



Em bắt chước ai?



CHƯƠNG II

BỒN PHẬN EM TRONG GIA ĐÌNH





15. BA ĐI LÀM



Trời mưa to

Bà đi làm.



TRƯ-SỞ
HỘI-DỒNG XÃ



16. MÁ LÀM VIỆC NHÀ



17. TRÔNG-NOM CON CÁI



Má thay áo cho Việt.



Má quạt cho Việt ngủ.



Lạc té. Má đỡ Lạc dậy.



18. LẠC ĐAU



19. DẠY CON HỌC



Má dạy Lạc tập viết.

Bà dạy Hồng làm toán.

20. BA SỬA-SANG NHÀ CỦA



Bà sửa vách ván.

21. BÀI ÔN



Má làm gì ?



Bà làm gì ?



Má làm gì ?



Má làm gì ?



Má giúp Lạc làm gì ?

22. LÀM VUI LÒNG ÔNG BÀ



« Thưa nội, báo mới.



62

Lạc lấy kính cho ông.



Ông nói : « Cháu giỏi lắm ! »

63

23. VÂNG LỜI CHA MẸ



24. LỄ PHÉP VỚI CHA M



Nhà Lạc có khách.



« Con mời ba về tiếp khách »



« Thưa ba, có khách à! »

25. NÓI-NĂNG LỄ-PHÉP VỚI ANH CHỊ



«Đi gọi Hồng về cho má!»



«Chị ơi! Má kêu.
Chị về liền nhé!»



26. GIÚP ĐỠ CHA MẸ



Hồng và Lạc giúp đỡ ba má.

27. GIÚP CHA TƯỚI CÂY



Hồng và Lạc cùng tưới cây với cha.

28. COI-SÓC EM NHỎ



Hồng rửa tay cho em
Lạc cho em ăn.

29. BÀI ÔN



Em bé này có đáng khen không ?
Tại sao ?

CHƯƠNG III

BỒN-PHẬN EM Ở
HỌC-ĐƯỜNG



an am

30. THẦY HẾT LÒNG DẠY-DỖ

Thầy dạy tập đọc.



Thầy kè chuyện.

Thầy dạy Lạc viết.



Ở nhà, thầy làm việc đến khuya.



31. THƯƠNG YÊU HỌC TRÒ



Nam không có vở.
Thầy cho em một cuốn.
Nam nói :
« Em cảm ơn thầy. »



« Không sao đâu, em nín đi! »

32. KÍNH TRỌNG VÀ VÂNG LỜI THẦY



Hồng, Lạc và các bạn chào thầy.



« Các em hãy giữ im lặng. »

Cả lớp im lặng làm bài.

33. YÊU MẾN THÀY



Thầy đau.

Lạc và các bạn đến thăm thầy.



Thầy vừa hết bệnh.

Lạc và các bạn không làm ồn
đè thầy khỏi mệt.

34. THƯƠNG YÊU NHAU



Trò Sanh chạy.
Em bị té.



Các bạn vội chạy đến.
Lạc đi tìm thầy.



Lạc nói:
« Thưa thầy, anh Sanh té kia! »

35. NHƯỜNG ĐỒ CHƠI CHO BẠN



«Lạc cho Nam du một lát đi!»

Lạc nhường đu cho Nam.



36. CHƠI CHUNG HÒA-THUẬN



Bạn Lạc đang gây-gò.



Lạc can-ngăn.



Lạc và các bạn chơi đùa vui-vẻ.

37. CHƠI THẮNG-THẮN



Lạc cùng bạn chơi «cướp cờ».



Bạn Lạc rượt theo.

Thầy nói:
«Toán của Lạc thắng.»



Lạc nói:
«Thưa thầy, toán chúng em thua.
Anh này đã đập trúng vai em.»



38 BÀI ÔN



Thầy sửa ... tới khuya.



Lạc dỗ nón ... thầy.



Hồng nhường ... cho bạn.



Lạc chia mận cho

39. CHÀO CỜ

Học-sinh chào cờ.
Các em đứng nghiêm.
Các em hát đúng giọng.



40. LÚC SẮP HÀNG

LỚP NĂM



Đã hết giờ chơi.

Học sinh sắp hàng trước cửa lớp.

Các em đã sắp hàng ngay ngắn.
Các em vào lớp.

41. BỎ GIẤY VÀO GIỎ



Trò Tư ăn kẹo.
Em xả giấy bọc kẹo ra lốp.



Lạc lượm giấy bọc kẹo.
Em bỏ vào giỏ rác.

42. DÙNG ỐNG NHỒ



Lạc ho.

Em xin phép thầy ra ngoài để khắc nhồ.



Lạc nhồ vào ống nhồ.

43. GIỮ-GÌN BÀN GHẾ

Bạn Lạc vẽ phần trên bàn.



44. GIỮ TƯỜNG SẠCH



Hồng nói:
« Chúng ta giữ tường cho sạch.
Tường có sạch, trường mới đẹp. »



45. BÀI ÔN



Ai đúng? Ai sai?



Ai đúng? Ai sai?



Ai đúng? Ai sai?

46. GIỮ-GÌN SÁCH VỎ VÀ HỌC-CỤ NHÀ TRƯỜNG

Lạc nói với bạn:
«Bản đồ đã rách.
Chúng ta nên dán lại.»



Thầy khen:
«Các em ngoan lắm.
Các em biết giữ-gìn đồ dùng nhà trường.»

47. GIỮ HÒ NƯỚC SẠCH.

Bình thọc tay vào hò nước sau trường.



Lạc nói:
«Bình lại đây rửa tay,
Đừng rửa trong hò.»



48. ĐI TIÊU, ĐI TIÊU CÓ NƠI

Hồng bảo Lạc :

«Nhà tiêu sẵn đó.

Em hãy vào trong mà tiêu, tiêu».



49. GIỮ NHÀ TIÊU SẠCH



Đi tiêu xong, Lạc bỏ giấy vào thùng.
Em giội nước vào cầu.
Em giữ nhà tiêu sạch.



50. KHÔNG PHÁ HÀNG RÀO



Quả banh lọt ra ngoài rào.
Hồng không cho Lạc vạch rào chui ra.

51. KHÔNG HÁI HOA, BÈ CÂY



Hồng ngăn Lạc :

« Em không nên hái hoa.

Nhờ có hoa, trường ta thêm đẹp. »

52. BÀI ÔN



Hai trò này đang làm gì?
Em có nên bắt chước không? Tại sao?



Sách này của ai?
Lạc cầm sách như thế nào?

Hồng thấm ướt khăn lau bảng.
Tại sao Hồng không nhúng khăn lau bảng
vào hồ nước?



CHƯƠNG IV

NGOÀI ĐƯỜNG



53. ĐI BÊN PHẢI



Dì Ba đau.

Hồng và Lạc đi thăm dì.
Hai em ra khỏi nhà.



Hai em đi sát lề đường bên phải.

54. KHÔNG NÓ-GIỎI NGOÀI ĐƯỜNG



Hồng và Lạc gặp một bọn trẻ đang rượt nhau.
Một đứa xô vào một người đi đường.



Đứa khác chạy ra giữa đường.
Một chiếc xích-lô máy trồ tới.
Xe thắng kịp.

Đứa bé thoát khỏi tai-nạn.

55. ĐI TRÊN BỜ ĐẤT



Hồng và Lạc đi tới con đường có bờ đất.

Lạc nói :

«Đi sang bên phải đi chị!»

Hồng đáp :

«Đường có bờ đất, ta đi bên nào cũng được.»

56. KHÔNG CHÉ RIỀU NGƯỜI TÀN-TẬT



Một ông lão mù chống gậy dò đường đi.
Mấy đứa trẻ chạy theo.
Chúng ché riều ông.



Hồng nói:
« Tội-nghiệp ông lão mù.
Các em đừng ché riều ông ấy.»

57. ĐỒ RÁC RA ĐƯỜNG BẦN LẮM



Gặp đồng rác, Hồng chỉ tay và nói với em:
«Nhà này đồ rác ra đường, dơ quá.»

Đi một quãng đường, Lạc thấy
một người đang đồ rác vào thùng.

Lạc nói với chị :

«Đồ rác vào thùng như vậy
mới sạch, phải không chị?»

Hồng đáp :

«Phải rồi, em ạ.»



58. BÀI ÔN



Em đi bên....



Em không ngoài đường.



Em đỗ rác vào....



Em giúp đỡ người....

59. KHI ĐI ĐÒ



Một con đò nhỏ sắp rời bến.

Lạc toan bước xuống đò.

Hồng giữ em lại và nói :

Đò đã đầy. Ta nên đợi chuyến sau. »

Chuyến đò này không đông khách.
Hồng và Lạc xuống đò.
Mọi người ngồi ở lòng đò.
Đò qua sông êm-thắm.



60. ĐI XE KHÔNG ĐỨNG Ở BẬC LÊN XUỐNG



Lát sau, một chiếc xe đò khác tới.
Xe này thưa khách.
Hồng và Lạc lên xe bước vào trong.
Mỗi em ngồi một ghế.

61. ĐI XE KHÔNG THÒ TAY RA NGOÀI



Xe chạy bon-bon trên đường.

Lạc thò tay ra ngoài chỉ trỏ cảnh-vật.

Hồng vội kéo tay em vào và bảo :

«Khi đi xe, không nên thò tay ra ngoài.»

62. XE NGỪNG HÀN, HÃY LÊN XUỐNG



Xe từ-từ vào bến.

Một người vội-vã nhảy xuống.

Anh trượt chân, té sấp.

Xe đò đã vào bến.

Tài-xế tắt máy.

Các cửa xe đều mở.

Mọi người lần-lượt xuống xe.



63. KHÔNG ĐI TRÊN BỒN CỎ



Hồng và Lạc đã tới quần-ly.
Hai chị em vào chơi trong công-viên.
Lạc toan bước lên bồn cỏ bắt bướm.
Hồng cản em lại và bảo :
« Em hãy đọc tấm bảng kia. »

64. BÀI ÔN



Khi xe chạy, thò ra ngoài rất nguy-hiểm.

