

80 Pièce  
INDO-CHINois  
229

295



Pièce  
O-CHINOIS  
129

Tác giả :

## PHAN-VĂN-TRƯỜNG

Trang-sir

LUẬT-KHOA TẤN-SĨ

(Docteur en droit)



# VIỆC GIÁO-DỤC HỌC-VĂN TRONG DÂN-TỘC ANNAM

BÀI DIỄN-THUYẾT Ở SAIGON,  
TẠI HỘI QUÁN NAM-KỲ KHUYẾN-HỌC,  
NGÀY 17 MARS 1925.

—ooooo—

PHAN-TRƯỜNG-MẠNH  
ÁN-HÀNH

NHÀ IN XƯA-NAY  
SAIGON

1925

8° Ind-Ch-Pièce  
229

Nom d'auteur Phan Văn Trương

Titre de l'ouvrage Việc giáo dục học văn  
trong dân tộc au-nam (l'enseigne-  
ment en Indochine)

Politique

Saiゴン  
Phan-Truong-Nanh  
92

Do Ông từ giữ Kho Sách Xưa (Huỳnh Chiếu Đẳng) sưu tầm.

# PHAN - VĂN - TRƯỜNG

Trạng-sư

LUẬT-KHOA TĂN-SĨ

(Docteur en droit)



## VIỆC GIÁO-DỤC HỌC-VĂN TRONG DÂN TỘC-ANNAM

BÀI DIỄN-THUYẾT Ở SAIGON,  
TẠI HỘI-QUÁN NAM-KỲ KHUYẾN-HỌC,  
NGÀY 17 MARS 1925.

PHAN-TRƯỜNG-MẠNH  
ẤN-HÀNH



NHÀ IN XƯA-NAY  
62-64, Boulevard Bonnard  
SAIGON

1925

Sách ông Phan-văn-Trường



Chép bằng tiếng Pháp :

1°— Essai sur le code GIA-LONG

2° — Le Droit pénal à travers l'annccienne  
législation chinois (1922)

*Hai sách này bán tại :*

Paris : Librairie ERNEST SAYOT & C<sup>ie</sup>, 19 Rue Cujas ;

Hànội : — d'EXTRÊME-ORIENT, Rue Paul Bert ;

Saigon : Bureau de " l'ECHO ANNAMITE ".

Nhà in XƯA-NAY 62, 64 Bd. Bonnard — Saigon.

Viết bằng tiếng Annam.

**PHÁP LUẬT LƯỢC LUẬN**

Đương in. Ai muốn mua xin do nơi nhà in **XƯA-NAY**  
62 - 64, Boulevard Bonnard — Saigon



## BÀI TỰA



Tôi có nghe ông Phan-văn-Trường diễn thuyết & tại Saigon, ngày 17 tháng ba tây 1925 về việc giáo-dục trong dân tộc Annam ta.

Từ thuở tôi vẫn thường ngâm-nghĩ lại những lời ông ấy nói thì tôi lấy làm hiệp-lý và hiệp thời đại lắm, và lại tôi càng suy đi xét lại thì tôi càng hiểu rằng cái đề mục ông ấy đã diễn giải là cái vấn đề rất quan hệ tới tiền-đồ nòi giống Annam ta.

Mấy ngày nay tôi lại có xem thấy trong báo chữ tây cũng bàn về điều người Annam ta nên chuyên học tiếng Pháp mà thôi hay là nên tập luyện cả tiếng Pháp và tiếng Annam, tôi thiết tưởng những bài luận ấy chỉ xét bề ngoài và chỉ lo tới những cái lợi nhỏ mọn về việc sanh nhai chớ không có biết nghĩ sâu, xa về cái hậu vận nước ta.

Theo như bài-diễn thuyết của ông Phan-văn-Trường thì tôi nghĩ thế này: bây giờ việc lập học-hiệu và chương-trình học-hiệu cho thiếu-niên Annam là quyền Chánh-Phủ giữ cả, dân ta không có được dự đến. Như vậy ta chưa nên bàn luận về điều nói rằng chương-trình học-hiệu phải định học bằng tiếng nào, tiếng Pháp, hay là tiếng Annam. Nhưng mà ngoài công việc Chánh-Phủ, ngoài học-hiệu của Nhà nước, dân phải chuyên tâm tìm cách nào mà dạy dỗ nhau nữa.

Thế thời, theo ý ông Phan-Văn-Trường, tôi cũng thiết tưởng, ta phải lo liệu dịch và chép cho nhiều sách phổ thông bằng tiếng Annam cho các đồng-bào ta ai ai xem củng được, chớ củng không có cách nào khác nữa.

Nếu ta ngó xem chung quanh nước ta thời ta thấy các nước, như là nước Nhật, Nước Tàu, nước Xiêm, vân vân, nước nào người-ta cũng chăm luyện tập tiếng người-ta và dịch sách, chép sách bằng tiếng quốc-ngữ cho được có đủ các thứ sách học như các nước liệt cường ở thế giới, duy chỉ có

dân Annam ta là không có mấy người biết lo nghĩ về điều ấy là điều rất quan-hệ, bởi vì quốc-dân thanh hay là suy củng bởi đó mà ra.

Nếu cứ như vậy hoài, tôi chắc làm thời có ngày nước ta sẽ như thuyền mất lái, ngơ ngơ ngáo ngáo không biết theo đòn học tiếng nước nào cả.

Tôi xin nói đại ý thế, tất độc giả cũng rõ cái tư-tưởng của tôi.

Bởi vì tôi đã suy-xét mãi, nên tôi mới định in lại thành một cuốn sách nhỏ bài diễn thuyết của ông Phan-văn-Trường, trông mong rằng các Đồng-Bào xem rồi sẽ lưu-tâm về cái vấn-đề rất quan-hệ ấy.

Độc giả ông nào thông tiếng Pháp xem bài diễn thuyết ấy thời sẽ nhận biết rằng lời ông Phan-văn-Trường nói tiếng Annam có nhiều câu theo điệu tiếng tây, ví dụ như là trong một câu chánh nghĩa có xen hai ba câu phụ tùng, cho nên đọc bài ấy có nhiều câu phải phân cho đúng từng đoạn câu thời mới tường nghĩa. Cái điệu văn-chương mới ấy, tôi thiết tưởng cũng hay.

Nhân tiện tôi lại có dịch ra tiếng Annam và đăng vào trước bài diễn thuyết một bài nhứt-báo « L'Echo Annamite » thuật lại mấy ý-kiến quan-hệ của ông Phan-văn-Trường.

Và tôi có thích nghĩa mấy tiếng ở trong bài diễn thuyết nó là những tiếng ở Nam-kỳ chưa có thường dùng.

Kính tự  
Saigon, ngày 10 Octobre 1925.  
PHAN-TRƯỜNG-MẠNH



Rút trong nhứt báo "L'Echo Annamite" ngày 23 Mars 1925.

### Người Annam và trí phê-bình

Ngày thứ tư mới rồi chúng tôi đã đăng mấy câu báo-cáo vẫn tắt về bài diễn-thuyết của ông Phan-văn-Trường đả diễn tại Nam-kỳ khuyến-học-hội ở Saigon. Như chúng tôi đã thông-báo trước rồi, diễn giả luận về giáo-dục ở nước Nam ta và đã tỏ ý-kiến của ông là người trí thức về cái vấn-de rằng ta nên học bằng tiếng nào.

Nhân dịp ấy ông Phan-văn-Trường lại có trấn-liệt mấy cái ngoại-ý hay lầm, chúng tôi có ý thuật qua lại đây cho các độc-giả bồn-báo xem vì nhiều ông không ở tại Saigon nên không có tới nghe bài diễn-thuyết ấy.

Ví dụ như ông Phan-văn-Trường đả có cáo-tố một cái cảnh-tượng sau này là một điều thật hại cho sự tấn hoá dân tộc Annam ta, bởi vì nó làm cho ta không bỏ dặng những điều ta đã vong-doạn (préjugés) tự xưa kia và bởi thế ta không noi theo được những sự tư-tưởng mới bây giờ nó hiệp hơn với thời thế, và chánh trị đời nay.

Ai cũng biết rằng ở xứ Nam-kỳ ta càng ngày càng có nhiều thêm nhứt-báo và bởi vì mỗi báo có chủ-ý riêng nên bàn luận không có đồng ý, cho nên độc-giả phải có ý sâu sắc lắm thì mới phân biệt được điều phai lẻ quấy trong những bài các nhứt báo ấy đăng.

Thiên hạ đã có chứng nghiệm rằng Annam ta thường không có đủ trí phê-bình và cứ hễ thấy những điều gì đã n ra thì cho là điều nói thật cả chờ không có hiểu rằng đời may phải suy xét kỹ lăm thì mới khỏi cái nạn tục-ngữ kêu à «nhồi sọ» (nghĩa là người ta chép sách đăng nhứt trình mà người ta gạt mình, người nhồi vào đây đầu-óc mình những điều dối-trá). Ấy đó là một cái sự hiềm nghèo cho người Annam ta khờ dại dễ mắc mưu báo-quán gian-tà ường-gạt thiên-hạ.

Ông Phan-văn-Trường hạ câu vấn đề này: Sách là chí? Bài nhứt trình là chí? Thế rồi ông lại đáp rằng: Chẳng qua là những điều trước-giã đã xem thấy và đã suy-xét về đề mục nào, rồi chép ra cho thiên hạ xem. Vậy thì kẻ trước-tác cũng có lẻ xem-xét sai lầm như mọi người (lại có khi hoặc gian-giảo, hoặc lợi tâm mà nghĩ thế này lại nói ra, chép ra thế khác để lường-gạt thiên hạ) (1) Thế thì ta biết rằng những điều kẻ trước-tác đã xét-nghiệm và đã suy-xét ta không thể chắc được thiệt có giá-trị, bởi vì đến như sách của những bậc văn-nhơn và những đứng hiền triết thông-minh duệ-trí nhứt cả thiên hạ mà người ta cũng có thể phê-bình được, huống chi là những sách khác.

Những độc-giả không có lý tưởng, không biết suy-xét, thường khi mới xem lược qua một sách văn-chương, sách triết-học hay là sách chánh-trị thì đà tưởng thế là học thức được điều nọ điều kia rồi, mà kì thật độc thơ vô ý như thế thì cũng như uống ly nước lã vậy, chẳng biết có bổ ích gì không.

Xét nghiệm vậy rồi, ông Phan-văn-Trường mới luận rằng cái người kề vào bức luyện-đạt hay là tri-thức không có phải là người nhờ được nhiều ý-tưởng sẵn ở sách chép đâu, song là người độc thơ mà lại đã có dụng tâm, dụng trí mà phân biệt điều phải lẻ quấy, hay là người đã đọc sách càn-khôn (nghĩa là luyện đạt muôn vật trong lục-hợp) rồi tư-tưởng lâu mãi mới từ dư-luận và xác-tin. (2) Trong câu luận đó thì ông Phan-văn-Trường nói thiệt là hiệp với cái thành-thuyết của ông Descartes bàn về cái phương-pháp hiệp lý hơn nhứt cả mà tránh qua khỏi muôn vàn sự sai lầm để mà phát minh đến chọn lý. Thật thiên hạ đã biết rằng ông triết học có danh tiếng ở thế-kỷ 17 ấy đã có dạy rằng nên trừ khứ hết hẳn đi những giáo-nghĩa (doctrines)

(1) Cái câu này tôi thêm vào vì tôi nhớ rằng trong bài diễn thuyết ông Phan-văn-Trường có nói ý ấy (Dịch-giã chú giải.)

(2) Sách Đại-học đã có nói: Vật cách nhị hậu tri chí, tri chí nhị hậu ý thành (Dịch-giả chú giải).

đả vong đoạn hay là đả bị tập-tục và giáo-dục truyền nhiễm, thế là cái cách diệu hơn cẩn để phát xuất được người nào rõ nguyên nhơn phẩm người nấy.

Bởi vì người Annam ta không có đủ trí phê-bình cho nên có mắc một cái tật này chúng tôi vẫn đã thường than-van. Là tôi có ý nói đến cái sự người Annam ta ham-hố những cái bằng khoa-mục quá chừng. Ấy về cái tật ấy ông Phan-văn-Trường đã có nói nhiều điều phải lẻ lắm. Ta phải biết rằng người ta có người chẳng có một chút bằng cấp sơ học nào cả, thế mà học-văn tri-thức rộng lắm, mà lại ở đời thường thấy nhiều người đã thi đỗ được nhiều bằng khoa-mục lắm, thế mà kì thật vẫn ngu-si như con lừa vậy. (1)

Ông Phan-văn-Trường là người trí-huệ và học-thức rộng, đã đỗ được nhiều bằng khoa-mục cao, cho nên cái ý kiến ông nói đó ta không có thể hờ-nghi được rằng bởi ông tiếu-tâm ghen ghét những người có khoa-mục mà ông nói như thế. Vã lại trong lịch sử đã có nhiều đại-danh chứng-cớ quả thật như vậy. Có lẽ khi thấy tôi nói điều này thời nhiều độc-giã ngạc nhiên lấy làm lạ lắm : là ông Alexandre Dumas con, chân hội Hàn-lâm-Viện nước Pháp (2), khi trước đi thi tú-tài đã rớt như thể một cậu học sanh làm biếng dốt nát nhứt cả ; ông Anatole France là tay trước-tác rất có danh-tiếng thuở nay cũng đã thi rớt như thế.

Nói tóm lại người đỗ được bằng khoa-mục chẳng qua là người đã có học theo một học hiệu chương-trình và đã thuộc cho đủ mà thi thể thoi chờ không có chắc rằng thể là người trí-huệ, cũng như lấy số 9 mà thử phép nhơn thì không chắc là nhơn đúng. Người có khoa-mục không chắc gì là người trí-huệ tài-năng ; nhưng mà không có phiêu-chuẩn nào hơn thì chánh-phủ câu-nệ cũng cứ vịn đó. Thế cho nên không

(1) Người Âu-châu cho con lừa là giống vật ngu lầm (Dịch-giã chú thích).

(2) Hội Hàn-Lâm-Viện nước Pháp là hội những người có tiếng văn-chương đại tài mới được tuyển cử vô đó (Dịch-giã chú giải).

có chắc gì kẻ có bằng tốt nghiệp nghè nọ nghè kia mà làm đắc lực các công việc nhũng nghè ấy. Bởi vì học thức được nhiều là một việc, còn ở đời biết thực-dụng cách nào cho rất lợi nhũng điều mình đả học thức được là một việc khác. Mà ở đời ai cũng đả có nghiệm được rằng không có phải cứ nhũng người học thức nhiều mà biện sự đắc lực.

Tôi đồng ý với ông Phan-văn-Trường mà mong sao cho người Annam ta gỡ lần lần thoát khỏi tệ tục cứ chịu choá mắt về nhũng sự giả trá bề ngoài, để mà biết suy-xét cho cách vật đạt lý. Nghĩa là tôi mong sao người Annam ta biết xét đúng thật giá-trị từng người chớ đừng có mê tín nhũng chức nọ, tước kia. Khi Annam ta đả tǎn-hóá tới trình độ ấy thì cái cơ-cuộc của ta mới có gương dễ thành-lập được.

E. Dejean de la Batie

*Dịch-giả :*

PHAN-TRƯỜNG-MẠNH



# **VIỆC GIÁO-DỤC HỌC-VĂN TRONG DÂN TỘC ANNAM**

---

BÀI DIỄN THYẾT Ở SAIGON,  
TẠI HỘI-QUÁN NAM-KỲ KHUYẾN-HỌC,  
NGÀY 17 MARS 1925.

---



# VIỆC GIÁO-DỤC HỌC-VĂN TRONG DÂN TỘC ANNAM

Bài diễn-thuyết của ông Trạng-sir Luật-khoa Tấn-sỉ  
Phan-văn-Trường tại hội-quán Nam-kỳ Khuyến-học  
ngày 17 Mars 1925

Thưa các anh em, chị em Đồng-bào!

Ngày nay tôi đãng Hội Nam-kỳ Khuyến-Học mời đến diễn-thuyết thời lấy làm vinh-hiền lắm. Cho nên trước hết tôi xin cảm ơn tất cả hội và cảm ơn cách riêng ông Trần-quang-Nghiêm đã khởi ra cái ý mời tôi tới diễn-thuyết. Tôi mới được quen biết ông Trần-quang-Nghiêm từ khi tôi tới Saigon, nghĩa là mới được hơn một tháng nay; nhưng mà tôi thấy ông ấy là người buôn-bán mắc việc nhiều lăm, không mấy khi đãng rảnh, thế mà ông ấy cũng chuyên tâm phụ giúp việc giáo-dục trong dân-tộc ta, muốn làm thế nào cho người đồng-bào đãng học-hành mỗi ngày mỗi tấn tới, thời tôi sanh lòng kính-trọng ông ấy lắm.

Tôi vừa mới nói rằng Hội Nam-kỳ Khuyến-Học mời tôi tới diễn-thuyết là một sự vinh-hiền cho tôi; nhưng mà trong cái sự vinh-hiền ấy lại có sự nguy-hiểm. — Sự nguy-hiểm ấy là không biết tôi diễn-thuyết có sẽ được xứng đáng cái công anh em chị em tôi nghe không?

Lại còn một sự khó chút đǐnh là, tuy rằng Bắc-kỳ, Trung-kỳ và Nam-kỳ, người Annam ta đều nói một thứ tiếng cả, nhưng mà mỗi xứ mỗi giọng, và Nam, Bắc cũng có dùng đôi ba tiếng khác nhau. Gia-dỉ tôi lại có thói xấu hay nói mau, cho nên e rằng nói không được rõ ràng. Thế thời tôi sẽ có ý tút nói rất khoan-thai, thông-thã, và hẽ tôi thấy

những tiếng nào tôi nói còn là tiếng chưa thông-dụng thời tôi sẽ nói lại ngay bằng tiếng Pháp (Français) để đăng rõ nghĩa hơn.

Trong bài tôi diễn-thuyết, nếu anh em, chị em có thấy chỗ nào tôi giảng-giải không hợp lý-lẽ hay là không minh bạch, thời xin ghi nhớ để khi tôi diễn xong rồi biếu cho tôi biết, để tôi đăng thura ứng đối đáp.

### Vấn-dề kép

Cái đề-mục (1) tôi phải giảng giải, cái vấn-dề tôi phải bàn luận với anh em chị em ở đây, là một cái đề-mục, cái vấn-dề kép. Đề-mục kép nghĩa là trong đề-mục ấy thành ra có hai câu vấn-dề như thế này: Một là hỏi rằng sự giáo-đục, học-văn quan-hệ thế nào; hai là hỏi rằng hiện tình thế bây giờ thời trong những việc giáo-đục, học-văn, ta nên dùng tiếng nào, tiếng Annam hay là tiếng Pháp.

### Giáo-đục học-văn

Về cái vấn-dề thứ nhứt, hỏi rằng sự giáo-đục, học-văn quan-hệ thế nào, thời tôi thiết tưởng người Annam ta ai ai cũng hiểu rõ hết cả, chẳng cần phải giảng giải lâu dài làm chi. Những việc giáo-đục, học-văn là quan-hệ đến hết cả hậu vận, tiền đồ (l'avenir) dân-tộc, quốc-gia, xã-hội. Là bối vì nước thạnh hay là suy thời cũng tại giáo-đục, học-văn cả. Dân thông minh, tài năng, hay là dốt nát, ngu hèn, thời cũng tại giáo-đục, học-văn cả. Dân phong phú hay là nghèo đói thời cũng tại giáo-đục, học-văn cả.

Bởi vậy tôi mới thiết tưởng người Annam ta ai ai cũng nên tùy lực, tùy tài, mà tận tâm phụ giúp những việc giáo-đục, học-văn cho loài giống Annam ta. Mà ta phải phụ dịch những việc ấy là vì hai cớ: một là cảm tình, hai là tính toán lợi chung, lợi riêng. Cảm tình vì: một là tiền đại, tiền ta đã sanh trưởng ở đất nước này, đã sanh hoạt ở đất

(1) Đề-mục là đầu bài, là cái câu phải giảng giải thành ra một bài.

nước này, đã mai-táng ở đất nước này; hai là đang thời ta và vợ chồng con cái ta sanh hoạt làm ăn ở đất nước này; ba là hậu lai con cháu ta cũng sẽ kế tiếp sanh hoạt làm ăn ở đất nước này như ta và tổ-tiên ta. Tính toán lợi chung, lợi riêng là: hễ quốc-dân có thông-minh thời quốc-gia mới phong phú, và hễ quốc-gia có phong-phú thời trẻ con, kể từ lúc sơ sanh cho tới khi trưởng thành, cùng khi đã lão-thành, mới dặng hưởng các phép vẹ-sanh, khi đau yếu mới dặng thầy thuốc lương-y điều-trị, và thế thời nhơn-dân mới càng ngày càng đông-dúc; còn người Ión, hễ dân có đông-dúc và sung-túc thời người thương-mại cùng kẻ kỵ-nghệ mới làm dặng nhiều công-việc to-tát và phát-tài nhiều; hễ thương-mại, kỵ-nghệ có thạnh-lợi thời Chánh-phủ mới thâu dặng nhiều thuế, có nhiều tiền mà tăng lương cho quan-lại; thậm-chí như anh làm nghề thầy-kiện, cùng hễ dân-gian làm ăn có thạnh-lợi thời mới mong dặng có nhiều việc kiện tụng lớn và kiếm dặng nhiều tiền; vân vân, (*thỉnh-giã vừa cười vừa vỗ tay khen*).

### Phương-pháp trật-tự (1)

Ta đã biết những việc giáo-dục, học-vấn là quan hệ lắm rồi thời ta phải tìm dảng kiểm lối học vấn. Đã biết rằng tục-ngữ Âu-châu có nói: — Dàng nào đi cũng tới La-Mả (Tout chemin mène à Rome); nhưng mà có dảng dài, dảng ngắn, có dảng dễ đi, dảng khó đi. Nếu ta đi lầm dảng dài hay là dảng khó đi, thời lâu lầm ta mới tới nơi, và củng có lẻ nữa chừng ta bỏ, thành ra bán đồ nhi phế.

Trong những việc giáo-dục, học-hành, nhứt là phải có trật-tự, phương-pháp (*l'ordre et la méthode*). Vả lại ở đời, phàm lo-liệu những công-việc phiền-tạp (2) (*compliquées*)

(1) Phương-pháp, trật-tự: Phương-pháp là cách-thể, cách-thức; trật-tự nghĩa cùng như là thứ-tự.

(2) Phiền-tạp: phiền là nhiều; tạp có nghĩa là nhiều, có nghĩa là trộn lẩn; công-việc phiền-tạp là công việc có bận bộn nhiều sự này sự nọ.

phải có trật-tự phương-pháp thời mới thành-sự, mới mau rồi công việc.

Giáo-dục, học-vấn, vốn phải có sách. Nhưng mà phải biết sách là gì? Sách chẳng qua là những điều những người đã tiên-giác (1) hay là đã nghiên-cứu, (2) kinh-nghiệm (3) được, xếp đặt thành thứ lớp, biên chép, giảng giải ra từng chương, từng đoạn, lưu truyền lại cho thiên hạ coi. Thế thời ta cũng phải theo gương ấy mà vừa học ở sách, vừa xem xét, kinh nghiệm mọi sự, mọi vật ở Càn-khôn Tao-hoa (l'Univers) và khảo-cứu, (4), luyện đạt (5) nhơn-tình (6), thể-cô (7), cho minh-bạch. Đây tôi xin nhắc lại cái đói câu đói cỗ sau này, nó hợp ý với mấy điều tôi vừa mới nói. Không có phải là tôi dám khoe-khoang biết vỏ-vỏ năm ba chữ nho, bởi vì anh em chị em đây, ai không biết chữ nho chỉ học độ năm sáu tháng thời biết đặng hơn tôi nhiều. Chỉ vì cái câu đói ấy nó hợp vào cái cảnh-tượng câu vấn-dề chúng ta đang bàn luận với nhau. Cái câu đói ấy thế này: « Luyện đạt nhơn-tình giải học-vấn. Động minh thế vụ túc kinh-luân ». Nghĩa là: « Xét-nghiệm được, hiểu rõ thấu suốt được tâm-thần con người ta thế là học-vấn rồi. Tỏ rõ sâu sắc việc đói thế là kinh luân rồi, là qui hoạch luân-lý chánh-trị rồi.

Nói tóm lại học-vấn ta phải dùng cả trí-nhớ lẫn trí-khôn: dùng trí-nhớ đặng mà nhớ những điều ta đã xem thấy;

---

(1) Tiên-giác: tiên là trước; giác là biết; tiên-giác là biết trước.

(2) Nghiên-cứu: nghiên là mài, là xét; cứu cũng là xét; nghiên cứu là xét kĩ.

(3) Kinh-nghiệm: kinh là đã qua rồi, đã làm rồi; nghiệm là thử; kinh-nghiệm là đã thử qua đặng biết thực là thế nào.

(4) Khảo-cứu là tra-xét, tìm-tòi xem xét.

(5) Luyện-đạt: luyện là rèn tập; đạt là thấu suốt.

(6) Nhơn-tình là những sự con người ta tư-tưởng, cảm-động, ước ao thế nọ thế kia trong trí khôn.

(7) Thể-cỗ: thể là đói, thể gian; cỗ là việc; thể-cỗ là việc đói, việc con người ta làm ở đói.

dùng trí-khôn dặng mà luận-lý cho biết phân-biệt điều phải, điều quấy.

Về cách đọc thư lại có một câu Tiên-Hiền đả dạy từ đời xưa, ta nên phải theo: « *Tận tín thư bất như vô thư.* » — Nghĩa là: Nếu đọc sách mà cứ điều gì sách chép cũng cứ nhầm mắt tin hết cả, chẳng suy-xét sách nói có thực, có phải không, có vien dặng chứng-có chi không, thế thời thà đừng có sách, đừng đọc sách lại còn hơn. Thế là bậc Tiên-Hiền có ý răn rẳng: Sách chẳng qua là những điều người ta ghi chép lại, mà con người ta, dầu thông-minh, chánh-trực đến đâu, cũng có khi sai lầm, cũng có khi có ý thiên-tư. Cho nên đọc sách chớ có cứ điều chi sách nói cũng nhầm mắt tin cả, phải suy-xét xem sách nói có đúng-thật không, có chứng-có không, có hợp lý-lẽ không. Mình có năng tập-luyện quen suy-xét như thế rồi khi nghe thiên-hạ nói lẽ phải hay là lời quấy mới biết phân-biệt và mới biết đàng mà bàn luận.

Cái lời dặn đó nhứt là đang thời bây giờ ta phải ghi-nhớ lấy mà tuân-thủ (1) luôn luôn. Bởi vì độ một thế-kỷ nay, ở thế-giới tần-bộ về đàng kỹ-nghệ, thương-mại nhiều lắm, thành ra nhiều người tranh-cạnh, ghen-khích nhau tệ lắm, cho nên sanh ra nhiều kẻ tiểu-nhơn, tinh-quái, gian-giảo, viết-sách, viết nhựt-trình mà nói dối, lừa gạt thiên-hạ dặng mà kiếm lợi. Thậm chí đến nỗi có nước nọ thù-hiem, ghen-ghét nước kia, tự kỷ chế-tạo ra những sự không có, rồi chụp hình làm thành chớp-ảnh (cinéma), đem chiếu-ảnh cho thiên-hạ xem mà nói hành, bô vạ cho nhau. Nhứt là từ hồi Âu-Châu chiến-tranh mới rồi, các phe-đảng in sách, in nhựt-trình mà nói dối, khi-trá thiên-hạ tệ lắm, đến nỗi thành ra phồ-thông một tiếng mới là: **nhồi sọ** (bourrer le crâne). **Nhồi sọ** nghĩa là in sách, in nhựt-trình, diễn-thuyết, nói những đều văn-hoa đối-trá cho thiên-hạ xem, cho thiên-hạ nghe, như thế là nhồi vào đầy đầu-óc thiên-hạ những điều dối-trá.

---

(1) Tuân thủ: tuân là theo, thủ là giữ.

Đã biết rằng bỗn-phận Chánh-phủ phải siêng năng xếp-đặt sửa-sang việc giáo-dục trong nước; nhưng mà dân không nên cứ trông-cậy hết-cả về Chánh-phủ, dân phải phụ công thời mới mau thành việc, mới chóng tẩn bộ. Âu-Châu đả có câu phuơng ngôn rằng: « Bay hãy giúp thân bay trước, sau Trời sẻ giúp bay ». (Aide-toi, Dieu t'aidera). Đến như các nước bên Âu-Châu, chĩnh-tề (1) giáo dục đã lâu, thôn-xã nào cũng có trường-học, thế mà nhơn-dân hằng vẫn gia công phụ-giúp về việc học-hành, nào là mở trường học, lập hội để nghiên-cứu điều nọ điều kia, nào là chép sách, dịch sách, lập nhựt-trình giáo-dục, nào là xuất tiền cho người đi khuy-thám (2) nơi này nơi khác; vân vân. Phuơng chi trong nước Annam ta công-việc giáo-dục còn thiếu-thốn nhiều lắm, nếu anh em chị em đồng bào ta không tận tâm gắng sức mà lập trường-học tư, chép sách và dịch sách, phân phát ra cho nhơn-dân ai ai cũng có sách phồ-thông mà học-hành, thời biết đời nào mới tẩn-bộ theo kịp dân tộc khác. Thôi, tôi thiết tưởng điều ấy thời chả cần chi phải giāng-giải lâu dài anh em, chị em mới hiểu rõ.

### Mê-tín (3) khoa-mục (4)

Nhân tiện bàn-luận việc học-hành, tôi xin nói đôi lời về sự mê-tín những bằng khoa-mục (la superstition des diplômes). Không có phải là vì tôi không có khoa-mục gì cho nên tôi ghen-ghét những người có khoa-mục: tôi không có tiểu-tâm thế; tôi cũng có chút-ti khoa-mục; nhưng mà tôi đã nghiệm được tỏ-tường rằng sự mê-tín ấy là sự sai-lầm to và sự sai-lầm ấy có thể sanh ra nhiều sự thiệt hại lớn.

(1) Chĩnh tề: chĩnh là xếp đặt cho ngay ngắn ; tề cũng nghĩa ấy, chĩnh tề là xếp đặt cho có thứ tự đâu vào đấy.

(2) Khuy thám: khuy là dòm, thám là xét.

(3) Mê tín: mê là mê mẫn tâm thần, như mê chơi, mê cờ bạc ; tín là tin ; mê tín là cứ lòng mê mà tin chứ không suy xét sự minh tin có phải hay là quấy.

(4) Khoa mục là những chức tước đã thi đặng như là tú-tài, cử-nhơn tần-sĩ.

Không phải chỉ có nước ta có sự mè-tín khoa-mục mà thôi, hiện đang thời, ở các nước bên Âu-châu, cũng còn có nhiều người chưa khỏi sự mè-tin ấy, nhưng mà ở nước ta thời nhiều hơn nhiều; thế là Annam ta còn nhiều người chưa có từng-trải thế-vụ, cho nên còn nhiều điều khờ lăm.

Ta nên xét xem học-vấn, trí-thức thế nào thời đồặng tú-tài, cù-nhơn, tiến-sỉ, vân vân. Nói tóm lại, cứ như cách Âu-học bây-giờ, thời chỉ là phải học những đề-mục (matières) đã chỉ-dịnh trong chương-trình, thế rồi hạch-khảo đồặng đủ khuyên-diểm (notes) (1) thời là đồ và được bằng khoa-mục. Vậy thời những đề-mục chỉ-dịnh trong chương-trình đã có chừng-hạn, người nào có tri-khôn bình-thường thôi, không sáng lăm và cũng không tối lăm, chịu khó học thời cũng đồặng cả. Thế thời rõ ràng những người có khoa-mục không phải người nào cũng thông-minh, duệ-trí cả, phần nhiều là tri-khôn tầm-thường thôi; người thiệt thông-minh, duệ-trí nước nào cũng ít lăm.

Vã lại ta phải nhận-biết rằng: học-thức là một việc; thi hành, thực-dụng đồặng những điều mình đã học-thức là một việc khác. Không kể nước Annam ta, cứ nghiệm-khảo hết thấy các nước, thời thấy có nhiều người đã học những trường trung học và trường cao-đẳng học, hạch-khảo đã đồ, đã có bằng khoa-mục rồi, thế mà khi thi-hành, thực-dụng thời tỏ ra trí thức kém lăm, lý sự lèm-bèm (2), tâm địa nhỏ nhen. Thế là vì có nhiều lẻ. Một là xét cho tới tất-cảnh (au fond), thời, tuy rằng cái bồn-tánh loài người ta (la nature humaine) người nào, chung nào, cũng vậy cả; nhưng mà cái tri-khôn con người ta nó phiền-tỏa (compliquée) (3) chờ

(1) Khuyên diểm: khuyên là cái vòng, diểm là cái chấm. Ngày xưa ta chấm bài, hễ câu nào hay lăm thời khuyên, câu nào hay vừa thời diểm.

(2) Lèm bèm: Hai tiếng này ngoài Bắc thường nói lăm, nhưng mà khó kiểm đồặng tiếng nào mà cắt nghĩa cho đúng được. Lèm bèm ý nghĩa như là cạn cùn, không có sâu sắc, không có đứng đắn.

(3) Phiền-tỏa: phiền là nhiều; tỏa cũng là nhiều; phiền-tỏa là bộn bề, đặc-diu.

nó không có đơn-sơ, thành ra mỗi người hủu-trường, hủu-đoản, được điều nọ hỏng (1) điều kia, ít có kẻ được gồm tài-lắm. Bởi thế cho nên, khi còn học ở trường-học, nếu mà không hiểu rõ cái tài-lực mình mà liệu chuyên-môn chǎm về cái nghề nào mình mong có thể sỡ-trường được, lại đi lầm-dàng, thời tuy rằng có công-học cũng đồ, cũng dặng bằng-khoa-mục, nhưng mà tới khi thi-hành, thực-dụng, thời kém, làm không được việc. Hai là, như tôi vừa mới nói, những đẽ-mục chỉ-dịnh trong chương-trình có chừng-hạn-thôi, người nào có tri-khôn bình-thường, không sáng-lắm, không tối-lắm, chịu khó học, chịu khó luyện-tập thời cũng đồ, dặng cả. Nhưng mà khi thi-hành, thực-dụng ra thời thiên-biến-vạn-hóa, thường bấy giờ mới tỏ rõ kẻ hay người dở, kẻ khôn người dại, kẻ thông-minh người dốt-nát. Ba là những điều học-hành mình buộc mình phải học để thi dặng đồ, nếu khi đã đồ rồi mà sau không có nghiên-cứu, học-hành thêm nữa, thì chả bao lâu quên hết cả. Thi-dụ chẳng khác gì như người gánh gánh nặng, biết rằng khó nhọc, nhưng cũng gắng sức gánh cho tới nơi, rồi bỏ đó, không lo chi đến nữa. Thế cho nên có nhiều người chỉ xem sách, tra cứu học-lấy, chẳng theo học-trường nào cả, chẳng thi-cử, mà lại thông-hơn, biết rộng-hơn nhiều những người đã đi học-trường, đã thi đồ; là vì những người người-ta-tự-kỉ (2) học thế là người-ta sở-thích người-ta học cốt cho biết, chứ không phải là học cốt thi-cử và đồ rồi thời-thôi, thành ra người-ta học tinh-tường (3) hơn, vân-vân.

Về khoa-học (sciences), là học những sự có thể kinh-nghiệm (expérience) tỏ-tường-dặng, thời không mông-mênh viễn-vông lắm; tuy vậy, thực-hành-ra, hay dở cũng tùy-tài. Thi-dụ như nghề y-học, hai ông cũng đồ y-khoa tẩn-sỉ, ông nọ sáng-trí, cao-đoán, xem-bịnh, đoán-dịch thực-chứng-bịnh, cho thuốc, chữa-khỏi; ông kia lờ-mờ lẩn-lộn, xem-bịnh

(1) Hỗng là không-nên, là hư. Thi-hỗng là thi-rớt, làm-hỗng là làm-hư.

(2) Tự-kỉ là tự-mình (làm-lấy).

(3) Tinh-tường là rõ-ràng, biết-rõ-ràng.

nó đoán ra bịnh kia, cho thuốc không phải mặt, không khỏi, có khi lại lỗi thuốc, chết oan nữa. Đến như văn-chương, luân-lý, triết-học cùng các điều học-vấn về xã-hội, nhơn-tinh, thể-cố, thời mông-mênh lăm, hễ học mà không có xem-xét hết mọi bề, không phê-bình (critiquer) hết mọi lẻ, thời đầu học mải cũng khó lòng thông hoạt được, khó lòng biết phân biệt lẻ phải lời quấy, biết bàn luận chí lý được.

Nhứt là văn-chương, nó là một mỹ-thuật (art), nếu không có biệt tài (1), không có khiếu riêng, đầu tập-luyện mãi thời chỉ viết dặng phải mèo, hợp cách-thức thôi, chớ không thành văn-chương hay được. Văn-chương nó tùy bẩm-tánh mỗi người như ông Buffon đã nói: — Văn-chương tùy tài từng người (le style est l'homme même). Thế cho nên có nhiều người chỉ được sơ học qua-quít (2) mấy năm, thế mà rồi chỉ tự-kỷ xem sách và nghiên-cứu việc đời, thành ra văn-chương hay hơn văn-chương những ông tú, ông cử, ông nghè không biết đâu mà kẽ. Ông Lanson, bây giờ làm đốc-học trường cao-đẳng sur-phạm ở Paris, đã có nói rằng: « Xưa kia có nhiều ông quế-tộc chỉ biết điệu-vũ (danser),跳舞, và viết thời sai chuyết-tự-pháp (orthographe) nhiều lầm, thế mà văn-thể thần-tinh hơn văn-thể nhiều ông chân-hội hàn-lâm ở nước Pháp bây giờ ». Nhịt ông Anatole France, mới tạ thế mới rồi, khi còn học ở trường trung-học thời các thầy-giáo cho là một học-trò tầm thường, kém lầm, nghe nói sau thi tú-tài cũng không đỗ, thế mà rồi thành một tay chép sách tình thư, tiểu-thuyết, văn-chương tuyệt diệu đã có tiếng khắp cả thế-giới. Tôi đã thấy có một ông người Pháp đỗ cả cử-nhơn văn-chương cả cử-nhơn khoa-học, thế mà thảo những tho-tù thường việc quan không nên, thảo đi thảo lại mãi rồi đem lên quan trên lại phải gạc cả đi làm lại. Mới rồi ở Nam-kỳ đây có một ông Tây, trước đã làm thầy kiện ở bên Pháp, nghĩa là đã đỗ tú-tài, đỗ cử-nhơn

(1) Biệt tài: biệt là riêng; biệt tài là cái tài riêng.

(2) Qua quít là không có lâu dài, không có kỷ lưỡng.

luật, lại có bằng thi đỗ trường chánh-trị-học (école des sciences politiques), thế mà, không những là pháp-luật không biết gì, thậm-chí đến từ-chương viết củng không hợp thể-thức tiếng bồn-quốc mình, tiếng mình nói từ thủa bé.

Xem những gương như thế thời, nếu có xét tài-năng con người ta, bất kỳ người nước nào, chờ có cứ thấy người có khoa-mục, tú-tài, cử-nhơn, tấn-sỉ, vân vân, thời cho ngay là người thông-minh, duệ-trí. Phải xét xem người ta, đã học tốt nghiệp rồi, đã thi đỗ rồi, sau thi-hành thực-dụng có làm nên công-chuyện chi tỏ ra thật là người tri-thức không, như là có chép dặng sách chi hay không, có lập nên công-cuộc chi to tát cả thể không, ngôn-ngữ có thông hoạt, tinh anh không, vân vân.

Cận lai nay, ở nước ta, có nhiều nhà có con gái, hễ thấy con trai hơi có khoa-mục hay là chức tước chi thời ước ao gả con cho ngay, chẳng xem xét anh con trai có thiệt là người tri-thức tài-năng không, có đức-hạnh không, thân-thể có tốt lành không, cứ nhắm mắt gả con để được tiếng có rẽ là ông nọ ông kia. Ấy cái sự hiểu danh xẳng thế nhiều khi hóa ra sự lầm lỗi, thiệt hại to, sau rồi hối bất cập.

### Tiếng là chi?

Tôi vừa mới lược luận giáo-dục, học-vấn quan-hệ thể nào; bây giờ tôi xin giảng-giải câu vấn-dề thứ hai, hỏi rằng: cứ như tình-thể dân-tộc Annam ta bây giờ, thời trong những việc giáo-dục, học-vấn ta nên dùng tiếng nào, tiếng Annam hay là tiếng Pháp (français)?

Trước hết ta phải tự vấn tiếng là chi? Tiếng là Thiên-tạo hay là Nhơn-tạo?

Miệng lưỡi người ta nói dặng ra tiếng, ra vần, cái ấy là Thiên-tạo. — Ngôn-ngữ, các thứ tiếng người ta nói mỗi nước mỗi khác, cái ấy là Nhơn-tạo.

Tể nhận ra thời hiểu rõ rằng tiếng chẳng qua là những điều ước-dịnh (1) (conventions), điều tập-tục (usages) phò-

---

(1) Ước định là giao ước, định lệ.

thông ra cho đoàn-thể, nhơn-dân thông dụng thành ra tiếng một dân, một nước. Thế cho nên người ta có thể lập-thành ngay ra được một thứ tiếng mới xưa nay chưa có bao giờ. Thi dụ như cái tiếng ông Tân-sỉ Zamenhof lập ra năm 1887 để làm thế-giới ngữ, kêu là *Espéranto*. Ông ấy lập ra cả tiếng có mười sáu mẹo thiệt đơn sơ, dễ học, muốn cho thiên-hạ nước nào cũng có nhiều người viết lặng, nói lặng. Đang thời có nhiều nước đã có người chép sách, viết nhứt-trình bằng tiếng ấy.

Tiếng nước nào cũng mỗi thời mỗi đổi, vì mỗi thời nhơn-quần xã-hội có tân hóa, có phầm-vật mới, có khí-dụng mới, có tư-tưởng mới, có phong-tục mới, vân vân.

Tiếng Pháp mới có độ bảy tám thế-kỷ (siècles) nay, và đời xưa đời nay biến-hóa khác nhau nhiều lắm. Như là bài hát Roland (*chanson de Roland*), ở trường-học hay lấy làm thí-dụ cho học-trò xem cỗ ngữ nước Pháp, thời ai không có học cỗ ngữ Pháp xem có lẻ không hiểu chi cả. Đến như những sách ông Rabelais chép ra mới thế-kỷ mười lăm, mươi sáu đây, mà xem cũng đã khác văn-chương nước Pháp bây giờ nhiều lắm, có nhiều câu xem đã hơi khó hiểu.

Tiếng nước nào tấn bộ theo văn-minh nước ấy. Tiếng mỗi nước trần-tố, bày tỏ ra ngoài những tâm-thần lành-tánh cùng các cách, các điệu tư-tưởng nước ấy, cho nên có thể nói lặng rằng tiếng nước nào là hồn nước ấy hình-hiện ra ngoài. Cho nên nếu muốn xét cho rõ tâm-tánh, trí-lự người nước nào thời nêu học thông tiếng nước ấy.

Tiếng mỗi nước có tinh-thần riêng, và cái tinh-thần riêng mỗi tiếng thời tiếng nọ dịch ra tiếng kia không thể nào đích xác, tận ý được, thế cho nên nước I-đại-lợi (Italie) đã có câu ngạn-ngữ rằng: dịch-giả phản giả (*traduttore, traditore*). Nghĩa là kẻ dịch tiếng nước này ra tiếng nước khác làm sao cũng có chỗ dịch không được đích-xác, tận ý. Nhưng mà cái đó là về văn-chương thôi, chứ như những khoa-học, nhứt là những hửu-hình-học (*sciences physiques*), là học

những sự có hình-thể, những sự có thể thí-nghiệm được, thời thích-minh, nói ra bằng tiếng nào cũng vậy, cũng bấy nhiêu ý-nghĩa thôi. Lại có những khoa-học, như là số-học (*sciences mathématiques*) có thể dùng dấu riêng mà diễn-nghĩa được.

Khoa-học thời môn nào có tiếng riêng môn ấy; nhưng mà phần nhiều là danh-từ (noms) (1) cả, mà danh-từ thời hễ thiếu tiếng nào ta có thể tự lập ngay ra dặng, không khó chi. Còn như thích nghĩa, thời sách khoa-học cũng dùng những tiếng thường dụng cả.

Thí dụ: tiếng Pháp kêu khí kia là *hydrogène*, ghép bằng hai tiếng hi-lạp (*hellène, grec*): *udôr, hydro*, nước; *gennân*, sanh-ra, bởi chỉ cái tánh-chất (*propriété*) khi ấy hestate hóa-hợp (*combiner*) với *dưỡng-kì* (*oxygène*) thời thành ra nước. Tiếng Tàu dùng cái tánh-chất khác khí ấy mà đặt tên nó, kêu là *khinh-kì*, bởi vì khí ấy nhẹ hơn các khí khác. — Tiếng Pháp lại kêu một khí khác là *oxygène*, cũng ghép bằng hai tiếng hi-lạp: *oxus, toan-chất*; *gennân*, sanh ra, bởi vì khi ấy hóa-hợp với vật khác có thể sanh ra toan-chất. Tiếng Tàu dùng cái tánh chất khác khí ấy mà đặt tên nó, kêu là *dưỡng-kì*, bởi vì nếu chồ nào trong không-kì không có đủ cái khí ấy thời nhơn vật, thảo mộc không thể sống được.

Xem thí dụ hai tiếng trên này thời đủ hiểu rằng hestate danh-từ thiếu tiếng nào ta có thể tự lập ngay ra dặng, rồi phổ thông trong nước thành ra là tiếng thông-dụng.

Lại ta cũng nên nhận biết rằng danh-từ thời các nước thường vẫn mượn lẫn nhau cả: như tiếng Pháp mượn tiếng tam-bản (*sampan*), đại-phong (*typhon*) của Tàu; như tiếng Annam ta mượn tiếng xà-bong (*savon*) của Pháp, vân vân.

Lại bên Âu-châu có tiếng nhiều nước cũng viết như nhau, cũng dùng đồng-nghĩa, nhưng mà mỗi nước đọc một khác.

---

(1) Danh từ: danh là tên, từ là lời nói, tiếng nói; danh từ là những tiếng chỉ tên người, tên vật, tên mọi sự —

Thí dụ tiếng *station*, Pháp, Anh (Angleterre), Đức (Allemagne) cũng viết thế, cũng dùng đồng-nghĩa là cái trạm nhỏ xe-lửa, nhưng mà Pháp đọc *station*, Anh đọc *stêcheun*, Đức đọc *statiônn*, nghe thành ra ba tiếng khác nhau.

Không phải chỉ những tiếng phổ-thông danh-từ (noms communs) mà thôi, cả những bồn-danh (noms propres), tiếng các nước cũng khác nhau nữa. Thí dụ như tên Pháp kêu là *Guillaume*, thời Anh kêu là *William*, Đức kêu là *Wilhem*. Thành *London*, đế-đô nước Anh, sang tiếng Pháp hóa ra *Londres*. Thành *Mainz* bên nước Đức, sang tiếng Pháp hóa ra *Mayence*, vân vân.

Xem những gương như thế thời rõ rằng danh-từ mỗi nước mỗi khác, chẳng qua là tập-tục thông-dụng mãi rồi nhập thành quốc-văn, quốc-hoại thế mà thôi. Thế thời nếu ta chép sách, dịch sách khoa học ra tiếng Annam, mà có thiếu tiếng nào thời ta cứ tự lập ra tiếng mới, rồi sẻ phổ-thông, nhập thành quốc hoại.

Có chứng có tỏ tường này rằng, học các khoa-học cùng các học-vấn khác, ta nên phải có sách bằng tiếng Annam để cho cả dân-tộc ai học cũng được cả, là các nước ở thế-giới, nước nào cũng giáo-dục, học-vấn bằng tiếng nước ấy, chứ không có nước nào mượn tiếng ngoại-quốc, như Trung-quốc học bằng tiếng Trung-quốc, Nhựt-bồn học bằng tiếng Nhựt-bồn, Nga-la-Tư học bằng tiếng Nga-la-Tư, vân vân; chỉ có Annam ta bây giờ chưa có sách học bằng tiếng Annam thời phải học bằng tiếng Pháp thôi.

### Mượn tiếng Tàu phụ tiếng ta

Bây giờ tôi xin bàn vì sao hể tiếng ta thiếu tiếng nào thời ta nên mượn tiếng Tàu.

Không có phải là vì tôi biết vỏ-vỏ được năm ba chữ nho mà tôi nói hể tiếng ta thiếu tiếng nào thời ta nên mượn tiếng Tàu. Nếu có phải là chỉ tại tôi sở thích thôi, chứ không có lẻ chi khác nữa, thời ra tôi nói vô lý.

Tôi cũng không hỏi chi người Annam ta với người Tàu có phải đồng chủng hay không. Tôi cũng không nại sự ta với sự Tàu chép rằng từ đầu lịch-sử nước ta, nghĩa là đã hơn bốn ngàn năm nay, họ Hồng-Bàng, từ vua Kinh-Dương-Vương, là con cháu vua Thần-Nông, đem người Trung-quốc đi lần mải xuống phía Nam, đóng ở đất Giao-Chī, rồi người Tàu với thô-dân đấy lấy lần lây lộn nhau, hoá chủng, thành ra nòi dân Nam-Việt ta. Tôi cũng không nại sách sữ chép tõ-tường rằng tự thủ cho đến hết năm đời nhà Triệu, là trong hơn hai ngàn năm, các vua nước Nam ta đều là người Tàu cả, rồi hết ba năm trào Trung-nữ-vương, về sau cứ thời thì hiệp lại làm một quận, một tỉnh của Trung-quốc, thời thì lìa ra làm một nước độc lập, mãi cho tới trào Nguyễn bây giờ. Tôi cũng không nại sự đích-thực tõ-tường này, là những phong-tục, lễ-nghi, tế-tự của ta đều là theo phong-tục, lễ-nghi, tế-tự của Tàu cả, chẳng có lễ-nghi nào là nguyên-bồn ở nước ta. Thế là bởi vì, tuy những lễ ấy là những lễ mạnh lắm, nhưng mà nếu tiếng ta thiếu, mà ta có thể tự-kỷ lập ra tiếng mới, không dựa đâu cả, hay là mượn tiếng nước nào khác chớ không mượn tiếng Trung-quốc mà đem vào tiếng ta đặng rõ ràng thành diện-mạo tiếng ta, chớ không có sắc-sở (1), thời ta nên làm như vậy, không cần chi phải mượn tiếng Tàu, mượn Hán-tự.

Than ôi! Ta làm thế chẳng đặng. Đã có một thứ tiếng rồi, nhiên hậu muốn phụ thêm cho đủ, thời không có phải cứ tự ý lập xẳng lập bậy ra tiếng mới, hay là bạ đâu vơ đấy mà đem vào tiếng nước mình được: phải dựa diễn-cố, phải viện lý-lẽ, phải tùy thể-diện tiếng mình mới được.

Tiếng Annam ta ở đời xưa, như là thời dân-tộc ta còn là Giao-Chī, nó thế nào thời ta không biết, nay ta không dựa vào cái gì mà khảo-cứu cho đích-xác được; nhưng mà cứ sự nhẫn-tiền bây giờ, nếu ta có ý xem xét trong cái tiếng Annam ta nói hằng ngày, trong những sách và những nhứt-

---

(1) Sắc sở là lần lộn nhiều sắc, nhiều màu.

trình viết bằng tiếng Annam, thời ta nhận thấy rằng không có mấy câu là không có đệm (1) ít nhiều tiếng nguyên-bồn là tiếng Tàu, là Hán-tự; có nhiều câu, thí-dụ có mươi tiếng thời dùng đến sáu bảy tiếng nguyên-bồn là Hán-tự. Lại phải biết rằng có nhiều tiếng chính nguyên-bồn là tiếng Tàu, là Hán-tự, nhưng mà ta đọc, ta nói sai mải đi, thành ra, nếu ta không có ý nhận kỹ, thời ta tưởng nó vốn là tiếng ta, mà kỳ-thật nguyên-bồn nó là tiếng Tàu. Thí-dụ như mấy tiếng này: *tiếng* có lẻ chính là chữ *thanh*, Tàu đọc là *cheng*; *chợ*, có lẻ chính là chữ *thị*, Tàu đọc là *cheu*; vân vân. Như vậy, nếu bây giờ ta buộc mình không dùng một tiếng nào nguyên-bồn là Hán-tự cả, thời tôi chắc rằng ta không thể nào nói dặng và viết dặng tiếng Annam.

Ấy vì lẻ đó, nếu bây giờ tiếng Annam ta thiếu tiếng nào ta lại mượn trong Hán-tự thời cái tiếng ta vẫn cứ giữ dặng diện-mạo, âm-thanh như trước, rồi tiếng Annam cũng đầy đủ được như tiếng các nước khác và những tiếng mới mượn, hê có sách phổ thông ra, thời người ta thông dụng thành ra cũng như những tiếng Annam ta vẫn thường dùng mà nói hằng ngày. Còn lẻ khác nữa.

Những tiếng ta và những tiếng Tàu mỗi tiếng có một vần thô, cho nên lấy tiếng Tàu nào mà phụ thêm vào tiếng ta cũng được cả; chờ mà nếu ta mượn tiếng nước khác thời nhiều tiếng âm-thanh nó đả khác quá, tiếng ta không có âm-thanh thế bao giờ, gia-dỉ nó lại nhiều vần, ta có đem vào tiếng ta thời nó tỏ rõ ngay ra là tiếng ngoại-quốc.

Tiếng ta và tiếng tàu mỗi tiếng có một vần, cho nên nhiều khi dùng một tiếng thời nó cùt, nó cốc-lốc (2) quá, hay là chêch lệch (3) quá, phải ghép hai tiếng cho nó cân và đọc nó êm tai hơn. Khi thời hai tiếng đồng-nghĩa, như là Ngôn-ngữ, tài-sản. Khi thời tiếng thứ hai có nghĩa phụ, nhưng mà chánh-nghĩa là ở tiếng thứ nhứt cả, như là nhâ-

(1) Đêm là để thêm vô, để xen vô.

(2) Cốc-lốc là ngắn cùt.

(3) Chêch-lệch là không bằng, không cân.

cửa, đất-cát. Khi thời tiếng thứ hai không có nghĩa gì, chỉ phụ thêm để hoà-thanh (harmonie) mà thôi, như là: nước-nôi, chạy-chọt, vân vân.

Bởi thế cho nên những tiếng Pháp nào có một vần hay là hai vần mà thôi, như là *ga* (*gare*), *xà-bong* (*savon*), *bou-lon*, *auto*, vân vân, ta dùng mà nói lẩn vào với tiếng ta thời còn có thể nghe được; còn những tiếng ba bốn vần trở lên, như là: *locomotive*, *automobile*, *infanterie*, vân vân, thời không thể nào hòa-hợp với tiếng ta được.

Lấy y-phục mà sánh với ngôn-ngữ thời là thế này. Những khi phải giữ lễ-nghi, phải ăn-mặc chỉnh-tề, nếu ta bận đồ tây thời bận toàn đồ tây cả, nếu ta bận đồ Annam thời bận toàn đồ Annam cả: như vậy mới phải cách. Còn khi thường, không phải giữ đủ lễ-nghi, nếu đàn ông ta, bận quần áo Annam, và đi giày tây, đội nón tây, hay là bận quần Annam và mặc cái áo ngắn tây, thời coi không đẹp lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi xấu lắm, bởi vì những đồ ấy, giày tây, mũ đàn-ông tây, áo ngắn đàn-ông tây, là những đồ đơn-sơ, không có rườm-rà, trang-diễm chi lắm; vả lại cũng là đồ tiện-dụng. Nhưng mà nếu đàn bà Annam ta cứ bận áo the, quần lảnh, mà trên đầu lại đội cái mũ đàn bà tây, cái mũ « đầm », cài những cành hoa cùng là lông chim, lông cò, thời kỳ-dị quá, không thể nào coi đặng. Nếu bây giờ chị em ta, bà nào, cô nào chế ra cái « mode » kỳ-khôi, phi-thường như vậy, thời tôi chắc rằng đàn-bà Annam ta chẳng ai theo, chẳng ai bắt-chước (*thính-giã vừa cười, vừa vỗ tay*).

Thời các tiếng người ta nói cũng vậy. Có phụ thêm tiếng mới thời phải kiểm những tiếng nào nó gần đồng âm, đồng thanh mới được.

Tiếng Tàu và tiếng ta là những tiếng độc-âm, mỗi tiếng có một vần. Ta chớ nghỉ rằng những tiếng độc-âm là tiếng dở, tiếng không hay đâu: những tiếng độc-âm nói ra, viết ra, làm văn, làm chưong, tiện hơn những đa-chuyết-tự, những tiếng nhiều vần, nhiều. Xem gương ngay như tiếng

Pháp, những tiếng nào nhiều vẫn quá thời thiên-hạ nói ra, viết ra, thường chỉ nói hay là viết vài vẫn đầu thôi, như là : *photographie*, chỉ viết, chỉ nói *photo*; *automobile*, chỉ viết, chỉ nói *auto*; vân vân.

### Dịch thử mấy câu khoa học

Tiếng Annam ta dùng làm văn, làm chương, thơ, phú, hát-xướng, thơ-tù, chép sách, biên nhựt-trình, vân vân, được hết thảy. Chỉ còn nghi-ngờ không chắc dùng mà chép và dịch những sách khoa-học có dặng không.

Thế thời tôi xin thử dịch vài câu sách khoa-học để anh em, chị em xem có rõ nghĩa không.

Đây một câu luận-dề ở đầu sách sổ-học bằng tiếng Pháp như thế này :

*Théorème.* — Tout nombre qui divise deux ou plusieurs autres divise leur somme.

#### Démonstration

Soit 3 qui divise 6 et 9. Je dis qu'il divise  $6 + 9 = 15$ .

En effet.....

Tôi dịch ra tiếng Annam như thế này :

*Luận-dề.* — Số nào chia dặng hai hay là nhiều số khác, thời chia dặng số cộng những số ấy.

#### Chứng-minh

Như là số 3 chia dặng số 6 và số 9. Tôi nói rằng số 3 chia dặng số cộng  $6 + 9 = 15$ .

Quả-nhiên.....

Tôi thiết tưởng dịch như thế thời hai tiếng, tiếng Annam với tiếng Pháp, nói cũng rõ, cũng đúng nghĩa như nhau.

Tôi lại xin dịch một câu luật hình. Tôi thiết tưởng câu này thời, đâu viết bằng tiếng nào mặc lòng, người không có học pháp-luật bao giờ không rõ hết nghĩa lý được. Dịch rồi tôi sẽ cắc nghĩa bằng tiếng Annam. Nếu anh em, chị em



đây, ai ai cũng hiểu rõ hết cả, thời có lẽ chắc được rằng tiếng Annam ta dùng mà dịch sách chi cũng đặng hết thảy.

Cái câu ấy thế này :

Art. 10. — La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Tôi dịch theo nghĩa đen như thế này :

Điều thứ 10. — Án trị-tội phạt hình-phạt luật đã lập ra thời bao giờ cũng xử không có can hại chỉ đến những sự trả của lại và trả tiền bồi-thường có lẽ phải trả cho những bên (bị hại, bị mất của).

Cái điều hình-luật ấy viết bằng tiếng Pháp hay là tiếng Annam như thế, không có giải nghĩa thêm, thời người nào không học luật bao giờ khó hiểu đặng tận nghĩa. Phải biết cái chủ-nghĩa (principe) hình-pháp này. Là trong một việc hình, nghĩa là việc xử người nào đã phạm, đã lỗi luật-hình, có thể chia ra hai việc kiện-tụng : một là công-tụng hay là hình-sự tố-tụng (action publique ou action pénale), hai là tư-tụng hay là dân-sự tố-tụng (action privée ou action civile).

Công-tụng là thể nào ? — Công-tụng giả, xã hội công-ich chi tố-tụng dã. — Nghĩa là việc tố-tụng công là việc tố-tụng, việc khép án, cốt để giữ sự ích lợi chung cả xã-hội. Thí-dụ như tòa án phạt tội kẻ ăn trộm hay là kẻ giết người, không có phải là vị cái người đã mất trộm hay là vị cái người đã bị giết, mà phạt kẻ ăn trộm hay là kẻ giết người ; nhưng mà phạt nó là cốt trùng-trị kẻ gian-phi, kẻ bạo-ngược, để cho trong xã-hội đặng an-toàn. Thế cho nên, thí-dụ một người mất trộm, đã đưa đơn kiện tại tòa mà tòa đã bắt được kẻ ăn trộm, đang tra xét, chưa lập án, người ấy xin rút đơn ra, nói : — «Thôi, tôi không kiện nó nữa, tôi không muốn nó bị phạt, tôi xin tòa đừng phạt nó». — Tòa có phép cứ việc lập án khép tội.

Tư-tụng là thể nào ? — Tư-tụng giả, cá-nhơn tư-lợi chi tố-tụng dã. — Nghĩa là việc tố-tụng riêng là việc kiện để mà

giữ lấy cái lợi riêng của mình. Như là trong một việc ăn trộm, người mất trộm kiện để mà tòa bắt đưa ăn trộm trả lại những của cải, đồ vật nó đã lấy, và đền tiền bồi-thường những sự nó đã làm hư-hại. Ấy thế là tư-tụng. Kêu là tư-tụng, bởi vì là việc người nào kiện để mà giữ lấy cái lợi riêng của mình mà thôi. Bởi thế cho nên, trong một việc hình, người bị thiệt-hại có muốn xin tòa xử việc-hình bắt kẻ có tội phải trả tiền bồi-thường cho mình, thời phải khai rằng mình đứng làm người dân-sự nguyên-cáo (se porter partie civile).

Thế thời cái điều luật hình tôi dịch đây, nói rằng: — Án khép tội thời bao giờ cũng xử không có can hại chi đến sự trả của lại và trả tiền bồi-thường, nghĩa là, nếu tòa hình không có xử đến những sự bồi-thường, thời những người kẻ có tội đã làm thiệt hại có thể kiện tại tòa dân-sự án-tòa (tribunal civil) mà đòi bồi-thường.

Tôi thiết-tưởng tôi giải nghĩa như thế thời anh em, chị em nghe đả hiểu rõ cả.

Nếu bây giờ ta đả có sẵn các sách học bằng tiếng Annam rồi, thời ta có thể lập ra cái chương-trình học thi tú-tài, cử-nhơn, tấn-sỉ, vân vân, tuyển bằng tiếng Annam cả, cũng tốt như là những chương-trình Âu-châu, có lẽ khéo làm lại tốt hơn nữa.

### Vọng tưởng hữu bệnh

Chúng ta bàn luận đả được rõ ràng tiếng Annam ta có thể dùng mà chép và dịch được hết cả các thứ sách. Bây giờ ta hỏi nhau rằng trong những việc giáo-dục, học-vấn ta nên dùng tiếng nào: tiếng Annam, hay là tiếng Pháp.

Câu vấn-để ấy hôm nọ ở hội dày đã bàn so-lược. Hôm ấy có một ông, diện-mạo tinh-anh, ngôn-ngữ xảo-hoạt, đứng lên nói mấy lẻ đại-khai như thế này: Bây giờ ta cứ học-hành rặt bằng tiếng Pháp cả, đừng luyện-tập tiếng Annam, làm gì. Những người bảo ta nên luyện tập tiếng Annam là có ý muốn khôi-phục đạo Nho, đạo Khổng-Mạnh. Hứ! đạo Khổng-Mạnh hủ-bại. Bởi xưa kia ta học đạo ấy cho nên

ta cứ đóng cửa ở nhà, giả hình thủ hiếu-dễ, kỳ thực thời đêm trèo tường ra đi đánh bạc, tưu-sắc, hoang-đàng. Bây giờ đã có người người ta đã đến mở toang hết cả cửa ra, ta cứ để mở thế chờ có đóng lại nữa. Có người nói rằng cái tiếng Annam ta nó gìn giữ lấy cái bồn-tánh ta củng như là cái sữa mẹ ta nuôi ta lúc ta còn bé. — Nhưng mà ta phải biết rằng: cái sữa mẹ ta là cái sữa người ho lao rồi, ta đừng uống nữa, bây giờ đã có sữa bò, ta cứ sữa bò ta uống thời mới mạnh được.

Tôi xin đáp lại đôi lời thôi, bởi vì nếu muốn bàn đạo Nho thời bàn đến mấy ngày cũng chưa xong. Vả lại không phải cái đề mục tôi diễn-thuyết.

Tôi thiết tưởng những lẻ ấy nói một là không có quan-thiệp gì đến câu vấn-de chúng ta giảng-giải cả, hai là vội đoán-quyết quá, không dựa bằng cớ chi cả.

Luyện-tập tiếng Annam cho nó càng ngày càng tốt, có việc chi là khôi-phục đạo Nho, đạo Khổng-Mạnh. Đạo Khổng-Mạnh vẫn còn, không cần phải khôi-phục. Tôi không dám tự-đắc rằng tôi thông-hiểu đạo Khổng-Mạnh; nhưng mà tôi chắc rằng không có chỗ nào đạo ấy dạy ta phải đóng cửa ở nhà, giả hình thủ hiếu-dỄ và cờ bạc, tưu-sắc, sot cả.

Tôi thiết tưởng ai đã đọc qua pho Tứ-thơ mà thôi và biết suy-nghĩ một chút, thời cũng hiểu rằng sách ấy khuyên loài người ta phải học-vấn, phải khảo-cứu cho cùng lý hết mọi sự, mọi việc trong trời-dất, dặng mà càng ngày càng tấn-bộ: Nhựt nhựt tân, hựu nhựt tân. Thế thời có phải dạy đóng cửa ở nhà, giả hình thủ hiếu-dỄ đâu. Còn như xưa kia nhiều người ta cứ gắng sức học lấy năm ba ngàn chữ Nho và mấy trăm câu tho-phú, rồi ghép xàng ghép xít, rung đùi, ngâm nga, tự dắc thế là thông đạo Nho rồi, thế là cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm rồi! Thế thời cái ấy là lỗi tại người học mà không biết học hay là lỗi tại đạo? Ông Minh-Thành-Tổ đã có nói ở bài tựa sách Đại-Học rằng: «Đạo chi bất minh bất hành, phù khởi đạo chi bệnh tai». — Phải biết cái chữ **đạo** ở đây nghĩa rộng lắm: đạo là cái lẽ phải của Trời (la

Raison suprême). Thê thời nếu ta không hiểu đạo Trời, không theo, không thi-hành được, có phải là lỗi tại đạo hay sao ? Không phải : lỗi tại mình, chứ không lỗi tại đạo. Nếu mà đồ lỗi tại đạo thời khác nào câu tục ngữ ta nói : « Vụng múa chè đất lệch » !. (1)

Còn cái câu sánh tiếng với sữa mà nói rằng sữa mẹ ta là sữa người ho lao rồi, ta đừng bú nữa, ta cứ uống sữa bò thôi. Nói thế mà không có viện dặng chứng-cớ chi, thời tôi tưởng là quyết-đoán vội vàng quá. Tôi tưởng cũng chưa có chứng cớ chi rằng ta là loài ho-lao. Có lẻ ta còn vô bệnh mà ta cứ vọng tưởng hữu bệnh, rồi ta lại nghe người xui uống thuốc càn, không khéo ta lại chết oan. (*Thính-giả vồ tay rầm cả lên*). Phàm con người ta, mưu sự, hành sự, phải thành tâm, vững lòng mới được việc. Thi-dụ ngay như người diễn-thuyết, nếu mà không có vững lòng rằng mình sẽ nói năng dặng gầy gọn, cứ run sợ, thời đâu đã viết sẵn cả bài diễn-thuyết rồi, có lẻ cũng không đọc dặng lên tiếng.

### Học bằng cả hai tiếng

Các nước người ta tư-tưởng, bàn-luận những điều công-ich, thí-nghiệm, phát-minh những sự hay, chế-tạo những hoá-vật, cơ-khí mới, vân vân, thời người ta có đăng nhụt-trình, chép sách cho thiên-hạ xem. Như vậy, nếu ta muốn truy-sát cho biết đích-thực, chứ không có phong-văn, hò-dò nhơn loại vận-động, sanh-hoạt, những thế nào, thế-giới tiệm tiến tấn-bộ ra làm sao, để ta tùy thời liệu cách kiểm dảng theo-duỗi, thời ta phải làm thế nào cho dặng tiếng nước nào cũng có ít nhiều người Annam ta biết để mà khảo-cứu đích thật công việc khắp cả thế-giới.

(1) Ấy là một câu tục ngữ ngoài Bắc thường nói. Vụng múa chè đất lệch, nghĩa là người múa vụng mà không chịu là minh vụng minh, không biết múa, lại đồ lỗi cho đất, nói rằng tại đất lệch cho nên múa không dặng.

Thế cho nên hỏi rằng ta nên học tiếng nào, thời trước hết tôi xin thưa rằng: tiếng nước nào cũng nên học. Chữ Tàu, tiếng Nhựt-Bồn, chữ Ấn-Độ (Inde), tiếng Cao-ly, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, vân vân, người Annam ai có thể học đặng cũng nên học cả.

Nhưng mà ấy thế là nói gồm chung cả sự học-vấn; còn nhì đến cái sự cẩn-kip đây, thời trong những việc giáo-dục, học-vấn, ta nên dùng cả hai tiếng: tiếng Annam và tiếng Pháp.

Học bằng cả hai tiếng thời tôi tưởng cũng không có khó-nhọc gì hơn là học bằng một tiếng Pháp mà thôi: bởi vì tiếng Annam là tiếng ta đã biết sẵn rồi, chỉ còn sửa-sang, tập-luyện đôi-chút cho nó càng ngày càng đầy-đủ, gọn-gàng, sâu-sắc, thâm thúy hơn, thế mà thôi. Mà học bằng hai tiếng như thế thời lại được hai sự ích-lợi tő-tường như sau này:

Một là ta đã học cái gì rồi mà ta có thể trần-tổ, giãng giãi lại bằng cả hai tiếng được, thời chắc là ta phải hiểu rõ nhiều hơn là ta đã học bằng một thứ tiếng mà thôi. Nếu ta học bằng một thứ tiếng thôi, thời nhiều khi ta tưởng rằng ta đã hiểu rõ hết cả rồi, mà kỳ thực còn nhiều chỗ ta còn mơ-hồ, mập-mờ. Thí-nghiệm ngay như thế này thời biết: nhiều khi ta có một bài gì bằng tiếng Pháp, ta đọc đi đọc lại, ta chắc rằng ta hiểu hết cả rồi, thế mà khi ta đem dịch ra tiếng Annam ta mới thấy còn có tiếng, có câu ta chưa hiểu tận nghĩa, Người Âu-châu học tiếng La-Mả (latin), tập dịch tiếng La-Mả ra tiếng nước mình, cũng là vì tập-dịch thế thời học được tường cái tiếng nước mình hơn, chờ tiếng La-Mả là tiếng cổ hoại (1), tử hoại (2) rồi, bây giờ không có ai dùng nữa. Thế thời ta lại được lưỡng lợi, là ta tập-luyện cả hai tiếng đang thường dụng cả.

(1) Cổ-hoại: cổ là đời xưa; hoại là tiếng; cổ-hoại là tiếng nói đời xưa.

(2) Tử-hoại: tử là chết; hoại là tiếng; tử-hoại là tiếng đã chết rồi, nghĩa là tiếng đời nay không ai nói nữa.

Hai là sự ích-lợi trọng hơn nhiều, bởi vì là sự ích-lợi chung. Nếu nhứng điều gì ta học-thức được bằng tiếng Pháp rồi, mà ta không có thể trồn-tổ, giảng-giải minh-bạch ra bằng tiếng Annam được, thời chỉ được ích-lợi riêng một mình ta thôi, chờ ta không có phô-thông ra cho các đồng-bào chúng-dân Annam ta biết được. Và phải biết rằng cái ích-lợi ấy là cái ích lợi nhỏ-nhen lắm, bởi vì ta đối với chúng-dân mà chúng-dân chẳng rõ ta tri-thức nhứng gì, chỉ phong-văn ngoài mà thôi, thời hầu như không vậy.

Còn như muốn biết học bằng cả hai tiếng thời nên lập cách thức thế nào cho tiện lợi, thời có lẽ phải bàn-luận giảng-giải lâu lâu một chút mới tưởng được. Nhưng mà tôi thiết tưởng ta xét một thí-dụ này thời cũng đủ rõ cái đại cương' (*idée générale*). Thí-dụ thầy giáo dạy học-trò bài đầu địa-dư sơ-học bằng tiếng Pháp, rồi hỏi đi hỏi lại bằng tiếng Pháp, thấy học-trò đáp-dối bằng tiếng Pháp nghe đà khá thông rồi. Hôm khác thầy-giáo cũng hỏi học-trò về bài địa-dư ấy, nhưng mà bắt vấn-đáp tuyển bằng tiếng Annam cả. Có tiếng nào học-trò không biết nói tiếng Annam thế nào vì Annam chưa có tiếng thông-dụng khắp cả dân-gian, thời thầy-giáo bảo. Thầy-giáo nhân dịp ấy sửa tiếng Annam cho học-trò nói cho rõ-ràng, gọn-gàng; hỏi căn hỏi văn xem trong bài tiếng Pháp có tiếng nào, câu nào, học-trò chưa được thật rõ nghĩa không, có chỗ nào không rõ thời lại cắt nghĩa thêm bằng tiếng Annam; có dù thì giờ thời lại giảng-giải phụ-thêm nhứng điều trong bài học không có nói. Thí dụ bài học chỉ nói rằng: « Địa-cầu hình tròn như hòn lăn », không nói người ta lấy chứng-cớ chi mà biết thật như vậy, thời thầy-giáo giảng thêm chứng-cớ, như là bóng trái-dất ám mặt-trăng, xem tàu chạy biển di xa xa rồi khuất mất hẳn, vân vân. Học tiếng Annam như vậy thời không nhứng là không mất thì-giờ học tiếng Pháp, mà lại được chóng tinh-tường tiếng Pháp nữa.



## Kết-luận

Lúc nầy tôi có nói rằng cái tiếng nước nào là hồn nước ấy hiện-hiện ra ngoài. Nước nào muốn cho hồn cố-hương mỗi ngày mỗi tinh-anh hơn, thời phải học-hành, luyện-tập chép sách, dịch sách, để cho tiếng quốc-ngữ càng ngày càng rõ-ràng, gọn-gàng, thâm-thúy, tinh-thần hơn.

Xưa kia ta học Hán-tự ta đã trễ-nải, chẳng lo sửa-sang tiếng nước-nhà, chẳng chịu chép sách, dịch sách bằng tiếng Annam. Đến nay ta theo Tây-học, ta cũng cứ giữ cái thói lẩn-lại (1), biếng-nhác ấy, ta chẳng có lo chép sách, dịch sách bằng tiếng ta. Thành ra ta như là người có hồn mà chẳng biết chăm chút hồn mình cho tinh-anh, chỉ lăm-le mượn hồn người. Muốn mượn mà mượn chẳng dặng, họa ra có anh học nhăng học nhít, rồi khi giao-thiệp trong xã-hội, Annam chẳng ra Annam, Tàu chẳng ra Tàu, Tây cũng chẳng phải Tây.

Tuy vậy hồn dân-tộc Annam ta vẫn còn. Xem như đàn-bà Annam ta, nhiều người chẳng được học-hành chi cả, chữ thời không biết đọc, không biết viết, khoa-học chẳng biết một chút nào, thế mà khi nói năng, hoặc là năn-nĩ với chồng con trong gia-đình, hoặc là xử sự với người ngoài. biết lựa lời, chọn tiếng, thành ra ngôn-ngữ êm-ái, uyên-chuyên, minh-bạch, thông-hoạt lắm. Thế mới biết hồn Annam ta chưa đến nỗi là hồn loài ho-lao.

Hồn cố-hương ta hãy còn đây. Anh em, chị em ta phải tùy lực, tùy tài, tận-tâm giúp việc giáo-dục, học-vấn, làm thế nào cho cái hồn dân-tộc Annam ta càng ngày càng tri-thức, càng ngày càng thông-minh, càng ngày càng can-đổm.

Ấy thế là ta tỏ lòng kính mến tổ-tiên. Ấy thế là ta lo cho con cháu ta về sau. Ấy thế là ta tận nghĩa-vụ với đồng-bào, với nòi giống Annam ta.

PHAN-VĂN-TRƯỜNG

(1) Lẩn lại là làm biếng.

## TỰ-VĂN

Khi tôi diễn-thuyết, những tiếng nào tôi xem chừng là  
đang trong dân-gian chưa thông dụng lắm thời tôi đã dịch  
gay ra tiếng Pháp ai ai cũng rõ nghĩa, bởi vì thính giả có  
hiểu ông thông tiếng Pháp.

Nay anh em ở Nam-kỳ đây biếu tôi nên thích nghĩa bằng  
tiếng Annam mấy tiếng trong này chưa thường dùng thời  
tôi không tuân tùy ý ấy.

PHAN-VĂN-TRƯỜNG



---

n tại nhà in XƯA-NAY,  
62-64, Bd. Bonnard, — SAIGON.

MAISON NGUYỄN-VĂN-TRẬN

96 Boulevard Bonnard Saigon

TÉLÉPHONE N° 178



Có bán sỉ và bán lẻ đủ thứ hàng như các tiệm Bombay.  
Bán rẻ hơn các nơi vì mua ngay bên Pháp.

---

Tiệm chế tạo đủ các thứ nón bằng cao-su (caoutchouté)  
theo kiểu kim thời rất khéo. Bán sỉ và bán lẻ.

**TRẦN - DUY - BÌNH**

Nº 42, Boulevard Charner — SAIGON

Khắc các thứ con dấu đồng và cao-su bắn đồng bắn đá  
cầm thạch để memento làm rất tinh xảo. Xin quý khách chiết cống.

---

**INTERNAT PRIMAIRE DE DAKAO**

Nº 51, Rue Dariès, Nº 51

Dirigé par M. NGUYỄN-VĂN-HẬU

Préparation rapide au Certificat d'études primaires franco-indigènes.

---

**PENSIONNAT HUYNH-KHƯƠNG-NINH**

61, Rue Dariès — Saigon

Enseignement primaire et primaire supérieur franco-indigène.

**DẦU NHỊ THIỀN**  
CỦA  
**Nhà thuốc NHỊ-THIỀN-ĐƯỜNG**  
38, Rue Canton. — CHOLON

Dầu nầy vốn của ông LUƠNG-Y VI-TẾ-SANH đã dày công tìm kiếm các thứ thuốc nơi các danh-san, đem về bồn thân chế luyện nấu ra kỹ-lưỡng, thiệt nó có sức đuổi phong, ngự hàn, tán nhiệt, công hiệu lẹ làng, bắt đầu nội chứng ngoại khoa thày đều linh nghiệm, các ông có mua thì xin phải nhìn cho kí cái nhãn hiệu ông Phật-mập của tiệm NHÌ-THIỀN-ĐƯỜNG thi khỏi bị lầm thuốc giả.

CHỦ TRỊ CÁC CHỨNG BÌNH KÈ RA SAU NÀY:

1. — Bốn mùa cảm mạo, nghẹt mũi, nhức đầu, tay chân bâi hoải, trúng thở, trúng hàn, cảm nhầm khí độc, trong uống ngoài thoa ; thấy đều dùng được.
  2. — Trào trực, đau bụng, ăn uống không tiêu. Sinh bụng ợ chua, lòng như lửa đốt. trong ruột quặn đau, ngoài thoa trong uống, thấy đều dùng được.
  3. — Đàn lên chận nghẹt, bất tỉnh nhơn sự, hàm răng ngậm cứng, tức thì phải dùng dầu này mà thoa nơi phía trong môi, và thoa nơi màng tang, thoa dưới cồ hai bên cuống họng, phải thoa thường thời tỉnh lại liền.
  4. — Ho hen khò khè, đàn lên chận nghẹt, hơi thở không được thông, thì phải lấy dầu mà thoa nơi cuống họng và trước ngực cho thường, lại phải nhều chừng 10 giọt dầu này vào một chén nước sôi mà uống thì thấy hiệu nghiệm.
  5. — Đòn bà nấm bếp mà hay xầy xầm, hoặc nhức đầu đau bụng thì phải lấy dầu này mà thoa hai bên màng tang trên ngực, dưới bụng, rồi cũng coi theo cách nói trên đây mà uống thì thấy sự hay. Hoặc lúc có thai mà dùng thường dầu này thì lại càng tốt lắm.
  6. — Con nít mà bị kinh phong mửa ỉa, ngày ỉa đêm khóc, hoặc hay ợc sữa, trong ruột có phong, ngoài thoa trong uống hiệu nghiệm như thần.
  7. — Đi tàu đại sóng mà mửa, hè biết mà dùng dầu này thì ắt là an nhiên vô sự.
  8. — Hoặc bị dầu phong đau nhức, hoặc bị phong thấp tay chân nhức mỏi, hoặc bị phong hỏa mà đau răng, phải dùng thử dầu này mà thoa xát nơi mấy chỗ đau thì ắt hết liền.
  9. — Những là vô danh thũng độc, các thứ ghẻ chốc, con nít bị thay độc mà sanh ghẻ ngừa nhảy cả mình, hoặc bị muỗi cắn, hoặc bị sâu xuong ; cứ dùng dầu này mà thoa thi thấy hiệu nghiệm.

**CÁCH DÙNG:** Người lớn mỗi lần từ năm giọt, tới mười giọt, con nit, mỗi lần thi từ một giọt đến năm giọt, phai pha với nước trà hay là nước sôi mà uống.

# NGUYỄN-XÍCH-HỒNG

## HỌC-ĐƯỜNG

Trường Saigon đã dời về Giadinh rồi, cuộc đắt rộng rải mắt mè lấm, có xe hơi chạy ra vô Giadinh cha mẹ học trò và học trò ra vô khỏi trả tiền xe.

Từ lớp C. B chí lớp 3<sup>e</sup> 4<sup>e</sup> có dạy chữ nho, lớp năm thứ nhứt chí lớp năm thứ tư có thầy Tây và Annam danh tiếng dạy, mấy thầy dạy có bằng-cấp cử-nhơn, tú-tài dạy tắt, rất nghiêm trang, ăn uống kỷ lưỡng hơn các trường. Có con gởi lên trường này sau chắc phải nên được.

---

VĨNH-THÀNH  
GRANDE BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE  
CENTRALE DE CHOLON

---

LÊ-VĂN-NGƯ'  
CHỦ TIỆM THỢ BẠC ANNAM

310, rue des Marins et 84, Boulevard Tông-đốc-Phương  
CHOLON

Bán hàng có bảo lãnh sự tốt xấu ngày sau.



# VẤN-BỀ ĐẠNG THỜI RẤT QUAN HỆ !!

Việc giáo-dục học-vấn trong dân tộc Annam ta

Đang lúc các Đồng-bào những hàng tri-thức, ai ai cũng chuyên tâm về vấn-dề giáo-dục học-vấn trong dân tộc Annam ta là vấn-dề rất quan-hệ cho một nước vì nước được mạnh, dân được giàu cũng nhờ bối sự học-thức của dân mà ra.

Đã có nhiều ông bàn-luận về vấn-dề này. Ông thi bảo cho Đồng-bào ta cứ học chữ Pháp thôi. Ông khác ta lại bảo nên cho Đồng-bào ta học quốc-văn. Bàn luận mãi, cũng chưa có ông nào chỉ rõ những phương-pháp hay cho Đồng-bào nên dùng để ai ai học-thức cũng được.

Đang lúc Đồng bào phân-vân tẩn thối lưỡng nan, ta lại được ông (1) Phan-văn-Trường luật-khoa tấn-sĩ, nguyên trạng-sư ở tại Paris, ông là người rất tri-thức và lịch-lâm về việc giáo-dục học-vấn, ông già-tâm giải-quyet vấn-dề này để giúp ít cho Đồng-bào. Thật là may mắn cho Đồng-bào ta!

Sách ông chủ-ý luận ta phải dùng cách nào cho người Annam ta ai ai cũng có thể học-thức được.

PHAN-TRƯỜNG-MẠNH

Ông Phan-văn-Trường trước làm trợ giáo ở trường “Đồng-phương chữ hoai học” (Répétiteur de l'Ecole de langues orientales) sau đồ luật-khoa tấn-sĩ (Docteur en droit) làm trạng-sư tại thành Paris. Ông có chép hai quyển sách bằng chữ Pháp rất danh tiếng nói về luật hình thuở xưa ở Trung-quốc và pho Hoàng việt luật-lệ của ta. Trong cuốn kêu là “Trung-quốc chí cựu hình luật (Le droit penal à travers l'ancienne législation chinoise) có nhiều ý cao luận về xã-hội và chính-trị.

Đồng-bào ông nào muốn mua xem sách này cùng mua sỉ bán lại, xin viết thư cho:

IMPRIMERIE XƯA-NAY  
64-62 BOULEVARD-BONNARD SAIGON  
và M. PHAN-TRƯỜNG-MẠNH  
CADASTRE ET TOPOGRAPHIE SAIGON

M. LÊ-THẾ-VĨNH  
97-PLACE MARÉCHAL FOCH

EDITEUR

NHÀ IN  
Ông J. NGUYỄN-VĂN-VIẾT  
ở đường d'Ormay, số 391  
SAIGON

In sô sách đủ, kiều, thơ,  
tuồng, truyện, chữ quắc-  
ngữ và chữ tàu, có bán sách  
vở, giấy mực cho học trò  
dùng.

Qui vị muốn mặc y-phục  
Langsa thiệt khéo giá hàng  
rẻ, nỉ thượng hạng, xin đến  
tiệm:

CÔNG-TÍNH-THANH  
Au chic Tailleur Tonkinois  
80 Boulevard Bonnard, 80  
SAIGON

Tiệm may lớn nhứt đường  
Bonnard vì có 19 cái máy  
may, 2 cái cắt, 32 thợ may  
ròng thiện nghệ.

Chủ nhơn kinh cảo  
TRẦN-QUÂN-PHỦ

## NGÀN DẠM TRI ÂM

Tại tiệm LÊ-TRANG-THÀNH  
dit THÀNH-MỸ tại đường  
Georges - Guynemer, n° 110, có  
bán đủ các thứ giày. Giày tây,  
giày bắc. Đàn ông, đàn bà đều  
có đủ. Đóng đả kỹ lưỡng lại chắc  
chắn chẳng kém chi bên Tây.  
Có bán sỉ và bán lẻ.

Xin mời quý ông, quý bà đến  
mua một lần thì biết là ngàn  
dạm tri âm.

LÊ-TRANG-THÀNH  
dit  
THÀNH-MỸ  
110, Georges-Guynemer, 110  
SAIGON

HOTEL D'ANNAM  
NAM VIỆT KHÁCH LẨU  
72, 80, Boulevard Charner et Carabelli  
SAIGON

**ĐÈN** khí và đồ phụ tùng về

các cuộc đèn khí.

Măng song, dầu lửa

và dầu xăng, dầu lửa,

treo, đứng, đủ kiểu.

Có bán sỉ và bán lẻ tại cửa hàng.



**TRẦN - QUANG - NGHIÊM**

dường Espagne, số 200

**SAIGON**





Do Ông từ giữ Kho Sách Xưa (Huỳnh Chiếu Đẳng) sưu tầm.



BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE



3 7531 05912838 0