

# VĂN HÓA

TẬP SAN

文

化

Năm thứ XX

Số 3 (năm 1971)  
& 4

## SỐ ĐẶC BIỆT

LỄ KỶ-NIỆM NGUYỄN-ĐÌNH-CHIỀU

NHA VĂN-HÓA  
PHỦ QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC TRÁCH VĂN-HÓA  
SAIGON-VIETNAM

### GIA BẢN TOÀN QUỐC :

số (tư nhân) .....	80\$
số (công sò) .....	160\$
(ở xa thêm tiền cước phí)	

BỘ VĂN-HÓA QUỐC-DỤC  
VÀ THAMMATHÉEN  
Kinh

Tòa soạn : Nha Văn-Hóa

PHỦ QUỐC-VỤ-KHANH

ĐẶC-TRÁCH VĂN-HÓA

Số 8, Nguyễn-Trung-Trực, Saigon

Điện thoại : 92038

Chủ-nhiệm kiêm Chủ-bút : Ô. TĂN-VĂN-HỈ

Tổng thư-ký : Cô ĐĂNG-VŨ-THỊ-THẢO

Quản-lý : Ô. LÊ-VĂN-ĐỊNH

với sự hợp tác của Ông Ông: Bùi Cầm, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Đinh Diệm, Hoàng Tiến Dũng, Nguyễn Tho Đức, Lê Xuân Khoa, Vũ Khắc Khoan, Nguyễn Bá Lăng, Lê Mạnh Liêu, Nguyễn Ngạc, Hoàng Văn Suất, Phạm Đình Tân, Nguyễn Đăng Thực, Bùi Đức Tịnh, Nghiêm Toản, Nguyễn Chung Tú, Lê Thành Tri, Lê Ngọc Trụ, Vũ Trọng Úng, Hà Ngọc Xuyên...

Ngoài ra, Nha Văn-Hóa mong mỏi sự hợp tác của quý vị văn-nhân học-giả.

Thư từ ngân phiếu xin đề Ông Giám đốc Nha Văn-Hóa, 8 Nguyễn-Trung-Trực, Saigon

# VĂN HÓA

## TẬP SAN

NHA VĂN-HÓA PHỦ QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC-TRÁCH VĂN-HÓA  
XUẤT-BẢN

Năm thứ XX Số 3 & 4 (năm 1971)

NHA VĂN-HÓA  
PHỦ QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC TRÁCH VĂN-HÓA  
SAIGON-VIETNAM

BỘ VĂN-HÓA QUỐC-ĐỘNG  
VÀ THẨM-MỸ  
Hồ Chí Minh

Tòa soạn : Nha Văn-Hóa

PHỦ QUỐC-VỤ-KHANH

ĐẶC-TRÁCH VĂN-HÓA

Số 8, Nguyễn-Trung-Trực, Saigon

Điện thoại : 92038

Chủ-nhiệm kiêm Chủ-bút : Ô. TĂN-VĂN-HỈ

Tổng thư-ký : Cô ĐẶNG-VŨ-THỊ-THẢO

Quản-lý : Ô. LÊ-VĂN-ĐỊNH

với sự hợp tác của Ông Ông Bửu Cầm,  
Nguyễn Duy Cẩn, Nguyễn Đình Diệm, Hoàng  
Tiến Dũng, Nguyễn Tho Đức, Lê Xuân  
Khoa, Vũ Khắc Khoan, Nguyễn Bá Lăng, Lê  
Mạnh Liêu, Nguyễn Ngạc, Hoàng Văn Suất,  
Phạm Đình Tân, Nguyễn Đăng Thực, Bùi Đức  
Tịnh, Nghiêm Toản, Nguyễn Chung Tú, Lê  
Thành Tri, Lê Ngọc Trụ, Vũ Trọng Ứng,  
Hà Ngọc Xuyên...

Ngoài ra, Nha Văn-Hóa mong mỏi sự  
hợp tác của quý vị văn-nhân học-giả.

Thư từ ngân phiếu xin dè Ông Giám-  
đốc Nha Văn-Hóa, 8 Nguyễn-Trung-Trực,  
Saigon

# VĂN HÓA

## TẬP SAN

NHA VĂN-HÓA PHỦ QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC-TRÁCH VĂN-HÓA  
XUẤT - BẢN

Năm thứ XX Số 3 & 4 (năm 1971)

NHA VĂN-HÓA  
PHỦ QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC TRÁCH VĂN-HÓA  
SAIGON-VIETNAM

# VĂN-HÓA TẬP SAN

NHÀ VĂN-HÓA PHỦ QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC-TRÁCH VĂN-HÓA  
XUẤT BẢN

Năm thứ XX, Số 3 & 4 (năm 1971)

## mục lục

• Lễ kỷ-niệm Nguyễn-Đinh-Chiều ...	NGŨ-LANG 1
Con người toàn diện của Nguyễn-Đinh-Chiều ...	NGUYỄN-DUY-CẦN 6
Nguyễn-Đinh-Chiều Chiến-sĩ ...	VÕ-VĂN-DUNG 16
Người phụ-nữ trong thi-phẩm Lục-Vân-Tiên ...	ÁI-LAN 42
Nguyễn-Đinh-Chiều, nhà thơ lớn của miền Nam ...	BÀNG-BÁ-LÂN 59

● Du khảo vùng Ba-tr'	
thăm mộ Cụ Đồ-Chiêu ...	MỘNG-TUYẾT
	THẤT TIỀU MUỘI 84
● Nguyễn-Đinh-Chiêu, một chiến-sĩ văn-nghệ cách-mạng bình dân ...	NGUYỄN-QUANG-TÔ 103
● Tâm-lý dân chúng miền Nam xuyên qua văn, thơ Nguyễn-Đinh Chiêu ...	TRƯỞNG-BÁ-PHÁT 116
● Cảnh trí trong Lục-Vân-Tiên ...	TRẦN-CỨU-CHẨN 139
Tin Văn-Hóa	146
Phụ-tu้อง	
Lê Taoisme dans le Lục-Vân-Tiên ...	TRẦN-CỨU-CHẨN 165

## CULTURE

### REVIEW

PUBLISHED BY THE DIRECTORATE OF CULTURAL AFFAIRS  
MINISTRY OF STATE IN CHARGE OF CULTURAL AFFAIRS

VOL. XX, Nos 3 & 4 (1971)

### contents

● The Ceremony commemorating Nguyễn-Đinh-Chiêu ...	NGŨ-LANG 1
The whole portrait of Nguyễn-Đinh-Chiêu ...	NGUYỄN-DUY-CẨM 6
Nguyễn-Đinh-Chiêu, the Heroe ...	VÕ-VĂN-DUNG 16
The Woman in the work Lục-Vân-Tiên ...	ÁI-LAN 42
Nguyễn-Đinh-Chiêu, a great poet of the South Vietnam ...	BÀNG-BÁ-LÂN 59

● A fact finding trip to the region of Ba-tri ...	MỘNG-TUYẾT THẤT TIỀU MUỘI 84
● Nguyễn-Đinh-Chiều, a popular revolutionary poet ...	NGUYỄN-QUANG-TÔ 103
● Psychology of the folk through the poems of Nguyễn-Đinh-Chiều ...	TRƯỜNG-BÁ-PHÁT 116
● The landscape in the poem "Lục-Vân-Tiên" ...	TRẦN-CỦU-CHẨN 139
<i>Cultural News</i>	146
<i>Supplement</i>	
The Taoism in "Lục-Vân-Tiên" ...	TRẦN-CỦU-CHẨN 165

# CULTURE

PUBLIÉE PAR LE  
MINISTÈRE D'ÉTAT CHARGÉ DES AFFAIRES CULTURELLES  
VOL. XXI Nos 3 & 4 (1971)

## table des matières

● Cérémonie commémorative de Nguyễn-Đinh-Chiều ...	NGŨ-LANG 1
Nguyễn-Đinh-Chiều, l'homme accompli ...	NGUYỄN-DUY-CẨM 6
Nguyễn-Đinh-Chiều, le combattant ...	VÕ-VĂN-DUNG 16
La Femme dans l'œuvre "Lục-Vân-Tiên" ...	ÁI-LAN 42
Nguyễn-Đinh-Chiều, le grand poète du Sud Viêt-Nam ...	BÀNG-BÁ-LÂN 59

- Connaissances sur la région de Ba-tri ... MỘNG-TUYẾT 84  
THÁT TIỀU MUỘI
  - Nguyễn-Đinh-Chiều, le lettré révolutionnaire populaire ... NGUYỄN-QUANG-TÔ 103
  - Psychologie de la foule à travers les poèmes de Nguyễn-Đinh-Chiều ... TRƯỞNG-BÁ-PHÁT 116
  - Le décor dans le poème Lục-Vân-Tiên ... TRẦN-CỬU-CHẨN 139
- Nouvelles culturelles* 146

*Supplément*

- Le Taoïsme dans le Lục-Vân-Tiên ... TRẦN-CỬU-CHẨN 165



ĐI-ÀNH CỦ NGUYỄN-ĐÌNH-CHIỀU

● Connaissances sur la région de Ba-tri ...	MÔNG-TUYẾT 84
	THÁT TIỀU MUỘI
○ Nguyễn-Đinh-Chiều, le lettré révolutionnaire populaire ...	NGUYỄN-QUANG-TÔ 103
● Psychologie de la foulé à travers les poèmes de Nguyễn-Đinh-Chiều ...	TRƯƠNG-BÁ-PHÁT 116
○ Le décor dans le poème Lục-Vân-Tiên ...	TRẦN-CƯÚ-U-CHÂN 139
<i>Nouvelles culturelles</i>	146
<i>Supplément</i>	
Le Taoïsme dans le Lục-Vân-Tiên ...	TRẦN-CƯÚ-U-CHÂN 165



DIANH CỤ NGUYỄN-ĐỊNH-CHIỀU

**MISSING  
PAGE(S)**

xuân-Nguyễn và Tông-đốc Nguyễn-văn-Quế, rồi chiếm thành Saigon, lập triều-dinh Mêng. Quốc-biển này đã thành gia-biển cho nhiều gia-dình : thân sinh cậu ấm Chiều, cụ Nguyễn-dinh-Huy không đầu « Ngụ » trốn về triều, bị tước chức phải trở lại thường dân. Cụ vào Saigon, rước con ra Huế, gởi gắm cho người bạn làm Thái-Phó ở triều, dè theo hầu điếu-dây mà học tập văn-chương.

Năm Quý-mão, Thiệu-Trị tam niên (1843), khoa thi hương ở Gia-dịnh, Nguyễn - dinh - Chiều đỗ Tú-tài. Ngợ thanh-khâm đến đây kè là đã trả được nhiều rỗi. Đường mây chừng như từ đây dẽ trở lối. Sư báo bồ hiền-dương phụ mẫu thấy gần thành ở trước mặt.

Nhưng mà sự đời, dẽ sướng-sẻ tron tru cho đâu. Nguyễn-dinh-Chiều mười tuổi đã biết cái nỗi thảm khốc hãi-hùng của quốc-biển. Việc « biền tru » là việc ghê hồn, cậu ấm Đinh Chiều trọn đời chắc phải giữ lấy đó một cái ẩn-trụng kinh-ngạc.

Giờ thời, chính năm Nguyễn-dinh-Chiều đỗ Tú-tài lại là một hung-niên của nước Việt-Nam mới vừa điện-định vì bắt đầu từ đấy, người Pháp, thầy và bạn của Thế-tổ nhà Nguyễn, trở nên thù địch của Nguyễn-triều. Thật thế, ngày hai mươi bảy tháng giêng năm Quý-mão ấy (25-2-1843) chiếc tiều hạm L' Héroïne do Favin L' Evêque làm hạm trưởng, xô đại bác thị oai trước cửa Hòn (Tourane) dè đòi tự do cho 5 vị linh-mục bị xử tử và bị cầm tù ở Huế.

Tiếng súng ngoài khơi đã dội oai-khi đến tận đền vua Thiệu-Trị, chắc cũng đã làm cho vua nghe rung động đến ngai vàng, cho nên vài mươi ngày sau (17 tháng 3) 5 vị linh-mục kia được thả ra cho về chăn bầy chiên mới.

Súng bắn thị oai thời đạn bay bồng, không nhảm vật, không hại người, nhưng trúng nặng thương lòng sỉ nhục của nhà vua và của cả sĩ phu trong nước. Nguyễn-dinh-Chiều tuy ở Saigon, tuy còn nhỏ, nhưng mà nhiều ít

cũng nhò phẫn vua về mặt tho-hương thì chắc cũng phải đau lòng vì mấy viên đạn đầu tiên của nước Pháp xạ xuống đất Việt-Nam của triều Nguyễn. Chỉ kinh-luân của cậu Tú-tài chắc cũng từ đó mà càng hăng. Cậu xôi kinh-nấu sứ mấy năm nữa đè đợi khoa thi hội.

Thảm thay, súng rền năm Quý-mão hãy còn dư-hưởng nặng nề, thời tháng tư năm Ất-ty (5-1845) Phó Đô-Đốc Cecile lại lệnh sai Đại-Úy hải-quân Fortier du Plant đem chiếc tiêu hạm Alemene đến trước cửa Hàn xô đại-bác thị-oai một lần nữa. Lần này đè đòi tự do cho Linh-mục Lefèvre bị xử tử ; ngày 13-6-1845, Linh-mục Lefèvre được thả ra.

Thôi, đó là việc lớn của triều-định phải đổi phó. Phận học trò sau nữa rồi sẽ hay. Năm 25 tuổi (1847) Nguyễn-định-Chiều cắt gánh về kinh đè chờ khoa Kỷ-dậu (1848).

Cũng năm 1847 — là năm tiên-sinh « quẩy gánh xuồng Trưởng-An » đó — quốc biến lại xảy ra nữa : Đại-Úy Hải-quân Lapierre dẫn chiếc trung hạm La Gloire, còn Rigault de Genouilly dẫn chiếc trung hạm La Victorieuse, đồng đến trước cửa Hàn ngày 14-4-1847 bắn tan hạm đội của vua nhà Nguyễn, nhưng không chiếm cứ thành trì nào cả, mà quay chiến hạm ra đi. Tuy thế, vua Thiệu-Trị cũng ưu-sầu uất-phẫn lắm. Ngày hai mươi bảy tháng chín năm ấy (4-11-1847) vua thăng hà. Tự-Đức lên nối ngôi, thi hậu bán thế-kỷ thứ 19 sẽ đầy đầy thương tích thảm xót cho lịch-sử nhà Nguyễn mà cậu Tú-tài Chiều sẽ cũng phải đau đớn đòn phen cho nỗi nước nỗi nhà.

Đương đợi khoa, thời một tin sét đánh của ghe từ trong Nam đem tới quán trọ : rằm tháng mười một năm Mậu-thân (10-12-1848), mẹ của tiên-sinh, mới 48 tuổi đã mất ở Saigon. Tiên-sinh đành bỏ thi phán-bộ : Lòng hiếu-tử, dặm quan-hà ; trắc-dĩ vời trống, mây bạc phao tuôn, khôn cầm huyết-lụy... Khóc, Tiên-sinh khóc cho đến :

« Ôi thời con mắt đã mang lấy sầu »

Tiên-sinh sẽ không ra khỏi chốn mít-mù mà phải những bốn mươi năm trời giam-häm trong bóng tối.

Mãi đến năm sau, tiên sinh mới về đến quê nhà đóng cửa cư tang. Có lẽ cuối năm 1850, mẫn khóc mẹ, thi tiên sinh mở trường dạy học trò tại Saigon. Gần xa si từ nghe danh mến đức tựu về học với tiên sinh rất đông, cho chí người ở Mỹ-Tho, Gò-Công cũng tìm đến làm môn đệ. Tiếng Đồ-Chiều nồi dậy từ đây.

Kính thưa Quý vị,

Tiếng Đồ-Chiều nồi dậy khoảng 1850, quả thế, song muôn nồi tiếng lì Đồ-Chiều, cậu Tú-tài Nguyễn-Định-Chiều :

« Lỡ bẽ báo hiếu, lỡ bẽ lập thân »

Đã trải qua ít lắm là hai cảnh ngộ éo-le, quả éo-le.

Tài học dã đến chõ

« khởi phụng đăng giao »

rồi, sắp sửa xuân vi đình thí rồi, nay mai bảng hõ dẽ danh là sự cầm chắc rồi vội hây đợi thi xong, bái tò vinh quy sẽ về chịu tang mẹ luôn cho rõ ràng, vì khi hung tin đến Hué thì mẹ đã qua đời lâu rồi, có về liền đi nữa cũng chẳng cứu vãn gì được mà lại lỡ dở công danh, ngàn năm một hội. Thế thường, lắm người nghĩ như vậy và làm như vậy. Song Tú-tài Chiều không làm như vậy : được tin là lập tức trở về, người đã dẹp qua một bên công danh lợi lộc riêng của mình, chỉ biết có ơn cúc dực cù lao của mẹ, xem căn dai hót mảo vua sắp ban nhẹ hơn dây rơm mủ bạc thùng, tròn hiếu đạo.

Ta nên nhớ là cậu Tú-tài Chiều mới 25 tuổi lúc sắp thi hội, thi đình, tuổi trẻ là tuổi đang say mê danh lợi. Và chẳng thời bấy giờ hết phải là buổi vẹt ngúc của thời Gia-Long, mà tay trọn có thể làm nên huân nghiệp.

Thời bấy giờ có chí kinh bang tể thế, chỉ có con đường duy nhất là con đường khoa mục, đè bùn qua hoạn lộ mới đạt được chí kia.

Mà khoa mục, cậu Tú Chiều thừa khả-năng đè vượt qua, mà hoạn lộ, đường ấy đã mở cửa chọc rướt cậu, công sắp thành, danh sắp toại, chí sắp đạt... Nay nhót đán phải dẹp tan sự cảm dỗ của phú quý công danh, phải gác chí kinh luân để giữ tròn chữ hiếu, cậu Tú-tài Chiều chắc đã chiến và đã thắng nội tâm mình.

Nhưng thưa quý vị, đây mới chỉ là « giặc lợi danh » mà thôi; chiến thắng tuy có cam go, nhưng tương đối dễ nhất là đối với người xưa, hiếu sự cư tang là việc tối quan hệ, dấu chó đương làm quan có trọng trách cũng phải cáo từ.

Hải-quân Pháp lần lần vẽ rõ ý muốn và chiến lược của mình.

Lần thứ tư, tháng 9-1856, công phá thành lũy cửa Hán, nhưng chiếm cứ thì cũng chưa, mà cuộc thi oai của Hải-quân Pháp đến đây là thời kỳ tối hậu. Vua Tự-Đức liệu sao thì liệu cho vạc Nguyễn vững-vàng.

Hai năm sau, 1-9-1858, lần thứ năm động binh, hải-quân Pháp sẽ khai thi cuộc xâm chiếm. Lần này Rigault de Genouilly lấy hẳn cửa Hán.

Cửa Hán cũng như là cái cổng ngõ của Kinh đô Huế. Bình lực Pháp đóng đẩy cho Tự-Đức được xem gần, thấy rõ lực-lượng của binh Tây bang. Thật ra, Cửa Hán không phải là nơi đáng chiếm cứ; cũng như xứ Trung-Kỳ núi non chón-chỏ, đất đai khô xó xó hép hói, không phải là nơi đáng chiếm cứ để làm thực-dân-dịa. Nên chỉ sáu tháng sau, chiến thuyền Pháp lại quay mũi về Nam. Ngày 11-2-1859, Rigault de Genouilly đánh lấy Cửa Càn-Giò. Một tuần sau, nhằm rằm tháng riêng năm Kỷ-vi (17-2-1859) thành Saigon cũng bị hạ nốt.

Rằm tháng giêng Tân-dậu (24-2-1881), Đô-Đốc Charner hạ đồn Cây-Mai, qua ngày sau hạ luôn đồn Chí-Hòa, rồi cách hai ngày nữa, hạ nốt đồn Thuận-Kiều. Saigon đã hoàn toàn thất thủ.

... Saigon, thủ phủ mà mất đi thì xứ Đồng-Nai đã như nằm trong tay của giặc Pháp, chạy đâu cho khỏi nắng trời. Nhưng mà dân Saigon cũng chạy đi tán loạn. Hãy đọc bài Nguyễn tiên-sinh cực tả cái cảnh điện bái thời bấy giờ, nhất là mấy câu :

*Bồ nhà lũ chó bắng xăng chạy,*

*Mất ở bầy chim đáo đặc bay.*

*Bến Nghé của tiền tan bọt nước,*

*Đồng-Nai tranh ngôi nhuốm màu mây.*

Thời không những người, mà cho đến vật cũng phải sống trong cảnh hãi hùng sảng sot. Hoảng hốt mà chạy đi, người ta nghĩ nào nỗi lưu-ly thảm khóc. Nhưng mà ở thời dấu cho không can hệ chỉ đến nhơn-thân, cửa nhà, cửa cải, cũng có người vì nghĩa mà không thè ngồi nhìn cảnh tượng « bắt天堂 ».

Chính cũng vì nghĩa mà Nguyễn-Đinh-Chiều phải lìa đất Saigon, nói cát ron chôn nhau, chạy về quê vợ ở Cần-Giuộc, tại xã Thanh Ba. Nơi đây tiên-sinh cũng lại lập trường dạy học trò.

Lại lập trường dạy học-trò !

Đề sinh nha! chẳng ?

Nói rằng tiên sinh lấy nghề dạy học làm kẽ sinh nha! thì e không đúng. Quả thật thuở đó môn sinh có lẽ rầm, ba mươi dem gạo nếp đèn công thầy, nhưng tùy hỉ, không có giá bieu học phí chi cả, không đóng học phí cũng được. Hầu hết các ông Đồ thuở đó đều sống nhờ mấy bà Đồ; các Bà nếu không

*Quanh năm buôn-bán & ven sông,*

*Nuôi đủ năm con với một chồng...*

thì cũng ruộng nương, tắm tang chi đó.

Vậy nên Cụ Đồ Chiêu dạy học không vì sanh-kết mà chính là vì lý-tưởng phù thực Nho-đạo. Cụ băn khoăn

Bấy lâu giặc già chưa rời,  
Những lo sít-tử bỏ nơi học-đường.

Sí-tử mà bỏ nơi học-đường thì Nho-đạo cũng đến khuynh đảo. Tiên-sinh đầu hèn cũng thè, cũng là chưn Tú-tài, cũng là người

Tháng ngày bao quản sản Trịnh lao-đao

thì đâu nở đê cho lu mò đạo Khòng. Mà lòng tiên-sinh thì chẳng những nguyện cứu-dân, mà vẫn còn nguyện tá-quốc, vẫn nguyện

Vun tròng cho nước nhà ta.

Mà lo cứu-dân, tá-quốc, có đạo nào cho bằng đạo Khòng. Vậy nên ở đâu, trong hoàn cảnh nào, tiên-sinh cũng lo tài-bồi đạo Khòng.

Và chẳng giặc đang ở trên đà thô-tinh quê-hương của tiên-sinh, tiên-sinh phải lo chống đỡ : cung-cổ mỗi đạo có công-cứu-dân, tá-quốc, và đồng-thời diệt trừ đạo nào không-cứu-dân, không-tá-quốc mà tiếp-tay cho giặc, phản-dân hại-nước.

Tập-Dương-Tử-Hà-Mậu có lẽ viết ra lúc cụ Đồ về Cần-Giuộc ; tập-vận văn này vì Đạo-Nho mà công-kích mãnh liệt Đạo-Phật, Đạo-Thiên-Chúa, nhứt là Đạo-Thiên-Chúa : tiên-sanh gọi Đạo-Thiên-Chúa là Đạo-Tây vì chính là tự-giặc-Tây đem truyền-sang. Tiên-sanh nghi ngòi-cứu-oán Đạo-Ấy cho đến lời :

Dân mà mê đạo Tây rồi,  
Nước người muốn lấy mẩy hời phong-lo.  
Dẫu ai tránh khỏi mê-đỗ,  
Lại thêm nha-phiến trao cho hát-liền.

Tối ngày ôm những ống đèn,  
Nào rồi toan việc đánh Phiên dẹp loạn.

Cụ Đồ của chúng ta di cư về Cần-Giuộc, tiếp-tục mở trường-dạy-học, và đồng-thời soán quyền Dương-Tử-Hà-Mậu, chống-dao Tây của giặc-Pháp mang-theo.

Nhưng Cụ ở Cần-Giuộc nào có yên !

Chiến-hoa bảy giờ thi liên-miên, cơ-hồ bắt-tuyệt. Nay binh-Pháp công-phá đồn-này, mai binh-Pháp khắc-phục đồn-kia, đạn-nhieu rào-rào, máu rơi lấm-tẩm, bàn-dồ lục-tinh lem-luốc giày-vò.

Mỹ-Tho vào-tay Phó-Đô-Đốc Page ngày 12-4-1861, Biên-Hòa vào-tay Phó-Đô-Đốc Bonard ngày 9-9 năm đó. Đến 14-12 thì đồng-thời Gò-Công, Cần-Giuộc, Tân-An bị công-phá tan-tành.



KHÁM THÍNH GIÁ DƯ LỄ

Quân xăm-lăng cậy vỗ-lực, tính chắc sẽ khuất phục được nhơn dân ta mau lẹ. Chúng đã làm ! Nhơn dân Việt-Nam đã sống hùng với bốn ngàn năm lịch-sử trong tinh thần bất khuất, và nhơn-dân Đồng-Nai đã nỗi tiếng về hào-khí kiêu-hùng. Ba xứ Gò-Công, Cản-Giuộc, Tân-An bị tướng giặc Bonard đánh úp, thì hai ngày sau chớ không lâu, ngày rằm tháng mười một Tân-dậu (16-12-1861) nghĩa-quân ba xứ này, nhứt tề nỗi dậy. Thừa đêm rằm, nghĩa-quân đánh một trận rất hăng, làm cho quân Pháp phải thiệt hại không nhỏ : công-phá huyên-đường, thiêu hủy nhà thờ, đậm-trúng tri-huyện, giết lính Lê-dương, Chà-và, Ma-ní, chặt đầu một quan hai, Pháp. Trận chiến xảy ra tại Cản-Giuộc, Cụ Đồ của chúng ta đang ở Cản-Giuộc, vậy Cụ Đồ đã làm gì trong « trận nghĩa đánh Tây » này ? Cụ « nhập cuộc » như các chiến-sĩ khác, thưa vâng, chúng tôi nói rõ là Cụ Đồ Chiêu « nhập cuộc » như các chiến-sĩ khác, hăng hái nhập cuộc, tinh nguyện nhập cuộc, và nhập cuộc với tinh thần xung-phong quyết-tử. Chúng tôi không nói ngoa, mà có tài liệu lịch-sử chứng-minh hân-hỏi, đó là bài văn-tả dân-mộ nghĩa-tử-trận tại Cản-Giuộc.

Bài văn-tả này miêu-tả rõ ràng hình-ảnh kháng-chiến của nghĩa-sĩ trận Cản-Giuộc, một hình-ảnh vô cùng anh-dũng cho thấy một dân-tộc dám đứng lên với vỗ-khí thô-sơ — cả dao phay nữa — làm cho một đạo quân được rèn luyện lâu năm và vỗ-trang hùng hậu bằng súng ống đạn-được tàu sắt tàu đồng, phải thất diên-bát đảo.

Những nghĩa-sĩ đó là ai ?

— Chỉ là những

dân ấp dân lán

tay họ vốn quen với : cuốc, cày, bừa, cấy.

Chó còn :

tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ...

là những việc mà họ chưa hề mó tay đến.

Nhưng họ rất có lòng ; khi họ thấy.

Quân chúng nó nhóm sông Bến-nghé, làm cho bốn phía khói đèn  
thì họ bắn khoăn lo liệu ; lo rằng :

Ông cha ta ở đất Đồng-nai, ai cứu một phuong con đỡ ?

Lo-liệu rồi cầm giận :

Đêm đêm thấy bòng-bóng che trăng lởp, muốn tối ăn gan.

Ngày ngày xem ông khói chạy đèn sì, muốn ra cắn cõ.

Giận đến chưởi vào mặt bọn cướp nước :

Tắc đất ngọn rau ơn chúa, vụn trảng cho người nhà ta.

Bát cơm manh áo của đời, mặc mả chỉ ông cha nó.

Giận lắm, tức lắm, tức giận đến chưởi bời, nhưng không phải chưởi rời thôi, có thâm vào đâu ; phải đánh lũ mồi cướp nước :

Chi đợi ai đời ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình,

Chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyền này quyết ra tay bồ hòn.

Họ tinh nguyện « ứng nghĩa làm quân chiêu mộ », xin nói rõ là « tinh nguyện » đúng với ý nghĩa của danh-tử.

Ứng nghĩa rồi, họ được huấn-luyện và vỗ-trang như thế nào ?

Có được huấn-luyện gì đâu :

Mười tám ban vỗ nghệ chưa được tập rèn,

Mấy mươi trận binh tho, khôn chờ bày bố.

Có được vỗ-trang gì đâu !

Ngoài cật che mặt manh áo vải, chi đợi bao lâu bấu ngồi,

Trong tay cầm mồi ngọt tầm-vông, chẳng luân dao tu nón gỗ.

Áo vải, và tằm vông vặt nhọn mà dám đương đầu với quân phục ka-kí, súng song tâm, tàu sắt tàu đồng, thì chúng tôi thiết tưởng ngoài dân Việt-Nam, chưa có dân-tộc nào dám làm. Mà dân Đồng-Nai dám làm vì thân-thề họ tuy vô trang quá thô sơ, song tinh-thần bất-khuất truyền-thống của dân-tộc Việt Không phải họ mù-quáng, họ có suy-luận kỹ-càng, rằng phải cứu nước, cứu dân, cứu ông cha họ.

Rằng :

Một nỗi xa tho đồ sộ, há đẽ ai chém rắn đuổi hươu;  
Hai vàng nhạt nguyệt chót lúa, đâu dung lũ treo dè bắn chó.

Không phải là họ không biết :

Sắc giặc Lang-sa,

Nhiều phượng quí quái.

Giăng dười nước, tàu đồng tàu sắt, súng nổ quá bắp rang;

Kéo trên bờ Ma-ní Ma-tà, đạn bắn như mưa vãi.

Dẫu những đại đòn thuỷ trước, cũng khó toan đè trúng ngàn cân...

Nhưng họ dám « đè trúng ngàn cân », bởi họ cho rằng :

Vì nước tăm thân đã nấy, còn mắt cũng cam,

Giúp đời cái nghĩa đáng làm, nên hư nào nại.

Vì nước, dân Đồng-Nai không kẽ chết : vì nghĩa, dân Đồng-nai không quản mất cõi.

Đến ứng nghĩa với tinh thần vì nghĩa, cho nên lúc ra trận, họ chiến đấu dũng-cảm phi-thường :

Chi nhọc quan quân giống trống kỳ trống giục,

Đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không.

Nào sợ tàu Tây bắn súng nhỏ to,

Xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có.

Kẻ dâm ngang, người chém ngược, làm cho Ma-tà, Ma-ní hồn kinh;

Bọn hè trước, lũ ó sau, trôi kệ tàu thiết, tàu đồng súng nổ.

Họ sẵn sàng chết miễn

..... chém được đều quan hai nợ,

miễn

đòn Lang-sa một phút đặng rửa hồn.

Rửa hồn cho được, rồi chết cũng cam, bởi vì :

Sống làm chi theo quân vồ đạo, quăng vừa hương xô bàn nghĩa,  
nghỉ tối thêm buồn;

Sống làm chi ở linh ma-tà, mót rượu chát, gặm bánh mì, nghỉ càng  
thêm hổ.

Họ nhứt định không nhận cái sống nhục, cương quyết tìm cái chết  
vinh :

Thà thác mà đặng câu định khái, về theo tồ-phụ cũng vinh,

Hơn sống mà chịu chữ đầu Tây, ở với ngoại bang thêm khổ.

Đúng vậy, dân Căn-Giuộc, dân Đồng-nai nói riêng, và dân Việt-Nam nói chung, nhứt quyết không « chịu chữ đầu Tây », lịch-sử Việt-Nam đã có những trang vàng son đó, người Việt-Nam có quyền hành diện về tinh-thần bất-khuất ngoại bang đó.

Toàn thể bài văn-tể các nghĩa-sĩ đã đánh Tây, đã « thác coi như ngủ » gồm ba chục câu, chúng tôi chỉ trích dẫn mươi câu : nhưng mươi câu đó đủ làm một bức tranh kháng chiến oai hùng « không tiền khoáng hậu ».

Trong bức tranh đó, các chiến-sĩ đều là những Kinh-kha của thời chiến quốc « một đi không trở lại », nhưng hơn Kinh-kha ở chỗ không phải vì họ ưa riêng của Thái-tử Đan mà qua sông Dịch, họ vì nước vì dân, họ đã chặt

đầu được quan hai Tây, đốt phá nhà dạy đạo Tây, đâm trúng huyền quan, cả Chà-và, Ma-ni... Họ đã quyết chiến, và quyết tử-dé chiến.

Nghé qua mươi câu của bài văn-tế chúng tôi vừa dẫn chứng, hẳn quý vị đã cảm thấy phần nào hành động và khí-phách của các chiến-sĩ Cần-Giuộc. Lát nữa đây, nghe toàn bộ bài văn-tế, chắc chắn quý vị sẽ hình dung dễ dàng cảnh vật, từ cảnh tiền chiến đến cảnh hậu chiến, từ nghĩa binh đến địch quân, từ trận quyết chiến đến anh hồn tử-sĩ, với đầy đủ chi tiết, mỗi đều sống động như đang xảy ra trước mắt.

Kính thưa Quý vị,

« Văn túc là người », ai cũng công nhận như vậy. Cho nên nếu không biết tác-giả bài văn-tế nghĩa-sĩ Cần-Giuộc là một người mù lòa, thì rất dễ tin là tác giả đã thật sự xông pha trận mạc trong hàng ngũ nghĩa-binh, đã « không đợi trống kỳ trống giục », đã « đạp rào, luột túi », đã « coi chết như không », vì không thật sự chiến-dấu, không thể nào miêu tả cảnh chiến tranh đúng thật tế như thế, đầy đủ, linh động, nhiệt liệt như thế và nếu không có tinh thần cẩn giặc, cẩn cho đến nỗi « muốn đến ăn gan », « muốn ra cắn cổ »; thì không thể nào ngồi bút có thần dè viết ra được những câu như là :

*Sóng làm chi theo quân vô đạo,...*

*Sóng làm chi ở lính mã-tà...*

như là :

*Thà thác mà đặng cầu địch-khai,*

*Hơn sống mà chịu chử đầu Tây.*

*...Còn đánh giặc, mất cũng đánh giặc.*

Nếu không phải là người trong cuộc thì không thể nào có những lời tâm-huyết truyền-cảm và kích-thích đến triệt-dé như vậy.

Mà tác-giả là người trong cuộc, thật vậy, bởi ngoài việc người đem hết tinh thần mình vào cuộc, người lại còn gián-tiết đem thân-xác mình vào cuộc: vì tàn-tật người không dự trận được, nên đã khuyến-kích em ruột mình là Nguyễn-dinh-Huân dự-trận; Nguyễn-dinh-Huân đã tử-tiết, cụ Đồ đã đem cốt nhục mình đóng góp vào chiến trận. Thế nên trong toán quân kháng chiến đầu tiên của Việt-Nam hồi thế-kỷ XIX, khi khỏi lửa ngút trời, giang-san nghiêng-ngửa, Nguyễn-dinh-Chiều chọn-chánh là một chiến-sĩ, hơn nữa là một chiến sĩ cảm-tử, chứ không phải là một chiến-sĩ thường.

Nhưng chiến-sĩ Đồng-nai đâu chịu ngồi yên sau trận Cần-Giuộc, đặc-biệt là chiến-sĩ Nguyễn-dinh-Chiều.

Giặc chiếm miền Đông, thì một lần nữa Nguyễn-dinh-Chiều lại ra đi. Bài thi lưu-giản của tiên-sanh vô cùng cảm kích :

*Vì cầu danh nghĩa phải đi ra,*

*Day mũi thuyền nam dạ xót xa...*

Biệt-ly đã đành đau-dớn thế. Nhưng mà vì cầu danh nghĩa cho nên :

*Một phương tha tránh đường gai gốc,*

*Trăm tuồi cho tròn phận tóc da.*

Tiên sanh chạy đi Ba-tri là nơi mà tiên-sanh gọi là « chốn trời góc biển » trong cõi đất Việt-Nam. Nơi đó, tiếng súng xa tai mà thương long khôn rịt...

Nhưng đã là chiến-sĩ, thì thắng không kiêu, bại không nản; như các chiến-sĩ khác, tiên-sanh tiếp tục cuộc kháng-chiến.

Ngày 5-6-1862, sứ-bộ Phan-Thanh-Giản tới Saigon đàm nghị hòa với Bonard. Kết quả : ba tỉnh phía Đông là Biên-Hòa, Gia-Định và Định-Tường chánh-thức thuộc Pháp. Một người thời ấy, cù-nhơn Phan-văn-Trí, bạn của Nguyễn-dinh-Chiều, có bài thi cảm khái, đau đớn nồng nàn :

*Tan nhà cảm nỗi câu ly hận,  
Cắt đất thương thay cuộc giáng hòa.*

Cứ xem hai câu thi này, đủ biết lòng sĩ-phu trong nước không lấy việc giáng hòa làm êm.

*Chữ «Đắc dân vi bôn» sợ chi mà đành cắt đất nhường man-di?  
Lòng dân nghe, trời nọ cũng nghe, dạ ta quyết ai mà chẳng quyết.*

Tử phượng văn-thân nỗi dậy kháng-cự một cách tuyệt vọng, mà kháng-cự hoài hoài... Sau cuộc nỗi dậy của nghĩa-quân ba-xứ Cần-Giuộc, Tân-An và Gò Công, tiếp đến là các cuộc khởi-nghĩa của các vị anh hùng dân-tộc : Trương-công Định, Tri-huyện Toại, Thủ-khoa Huân, Nguyễn-trung-Trực, Thiên-hộ-Dương, Phan-Liêm, Phan-Tôn, Quản-Hớn, Trương-văn-Uyên, Lê-văn-Thanh, Thái-văn-Nhíp, Lê-tấn-Kế, Trần-Bình, Phan-công-Tòng v.v...

Đã vì nghĩa mà lìa Cần Giuộc ra đi, thì cũng vì nghĩa mà Cụ Đồ tiếp tay với các anh hùng kháng-chiến. Cụ thuộc Bộ Tham-mưu của Trương-công-Dịnh; mỗi lần có việc chưa thông, thì Bình-Tây Đại Tướng-quân đều cho người đến cầu mưu hỏi ý nơi ông Đồ. Cụ Đồ có lần khuyên Tướng-quân nên lui binh tìm đất hiềm. Nhưng mà

*Bởi lòng chẳng chẳng nghe Thiên-tử chiếu, đón ngăn mây dặm  
mã tiền;*

*Theo bụng dân phải chịu Tướng-Quân phù, gánh vác một vai  
khôn ngoai.*

Nhơn dân là nạn-nhân trực tiếp của xâm-lăng, họ quyết-tâm giết giặc, họ nhất định không tuân-linh bãi-binhh của triều-dinh, họ chí-nguyễn kháng chiến cho đến cùng, họ đồng-thể sống chết theo Trương Định, nên khi có chiếu Vua phong-tướng cho Trương Định, họ không đồng ý để lãnh-tụ của họ về-theo Vua, họ cầm-lại quyết-liệt :

*Ba phen lên ngựa mà về,  
Cầm cương anh lại xin dề câu thơ.  
Câu thơ nấm bảy câu thơ,  
Câu đợi câu chờ câu nhớ câu thương.*

Bởi lòng dân như vậy nên Định trả lời cho Cụ Phan-Thanh-Giản : «Dân ba tỉnh cứ tôi làm đầu để đánh khôi-phục đất nước lại. Tôi phải làm theo ý họ muôn. Nếu các quan muốn bảo-tồn cái tình thế như ngày nay thì tôi sẽ nghịch chỉ của Nam Triều và tôi sẽ đánh tới hoài, không kè chi cả, chừng đó các quan chó lấy làm lạ».

cho nên :

*Dẫu biết dùng binh nhờ đất hiềm,  
Chẳng đành xa bỏ cõi Gò-Công.*

mà Trương-công-Dịnh chết. Ngày 20-8-1864, Định bị tên phản-bạn Huỳnh-công-Tán dắt Tây khôn-vây, bắn gãy xương sống chết tại Kiêng-Phước (Gò-Công), sau khi đã oanh-liệt cự-dịch, giết nhiều tên chó-sắn của giặc.

Cái chết này làm cho Nguyễn-dinh-Chiều hết sức đau thương vì Trương-công-Dịnh vừa là tri-kỷ, vừa là đồng-chí, vừa là chủ-soái của tiên-sanh. Bởi thế cho nên đã có một bài văn-tế não-nùng dài đến 32 câu đẽ khóc tri-kỷ, câu nào cũng lâm-ly, thống-thiết :

• • •

Và hình như 32 câu chưa đủ diễn-tả nỗi niềm, mỗi thương-cảm vẫn còn tràn trề trong tâm-não, cần phải bộc-lộ thêm cho hả, nên Cụ Đồ khóc tri-kỷ thêm 12 bài liên-hưởn bát-cú :

*Lục-lâm mấy chẳng hoa sầu bạn,  
Thủy-hử vì đâu nhặt rẽ bảy.*

Nghia-si Cần-Giuộc chết vì nước đã làm cho

già trẻ hai hàng tuy nhò

cả đến

cỏ cây mẩy dặm sầu giăng

nói chí đến vị chí-huy nghĩa-si. Thế nên chẳng những cỏ cây mà cho đến bông hoa vốn là thực vật xinh tươi, quen tươi cười, gấp cảnh Bình Tây nguyên-soái chết, hoa phải sầu phai héo, hoa của "mẩy chặng lục-lâm", nghĩa là của khắp bưng biển, khắp Đồng-nai lục tinh.

Cỏ cây hoa lá còn thế, hà huống chi người, mà người đó là Đồ Chiêu, là tri-kỷ của vị Nguyên-soái mà

Cái án Bình-tây đắt vội chớn.

Đúng là cái cảnh

Nhạn rẽ bầy.

"Nhạn rẽ bầy" thi tiếng kêu thê-trọng ảm-dạm, nhưng đây là loại "nhạn chiến-sĩ", nên than bạn, tiếc bạn, khóc bạn, rồi, "nhạn" cương quyết nói theo chí bạn.

Lời nguyên trung-nghĩa há làm thịnh.

Kính thưa Quý vị,

Chúng tôi đang hình dung rõ-ràng một ông Đồ đứng trước mặt linh-vị khói hương nghi-ngút, lâm-râm khăn-vái, rồi rơi lệ, đoạn phủ phục lạy bốn lạy, xong đứng thẳng người lên, mặt dày vè cẩm hòn, nắm chặt tay mặt đưa cao lên

Chi giặc Tây thề chẳng đợi trời chung.

Đã thề không đợi trời chung với giặc Pháp thì "nhạn" làm gì để giữ lời thề?

Như vị anh-hùng nước Việt thuở xưa ở Cối-kè, nhạn nằm gai ném mạt, ngồi đứng không an, trước hiềm họa râm lăng :

Ném mạt từ đây khó nỗi ngồi.

Vậy nên "nhạn" trui, mài giáo Thi-Toàn, mài "lưỡi gươm Duy-Nhượng", quyết noi gương các hiệp sĩ thuở xưa, vì nghĩa quên mình, quyết đánh Pháp như đời Tống, Nhạc Phi đánh Kim. Nguyên-soái Nhạc Phi đánh Kim bị tên phản thần Lưu-Dư hại; nguyên-soái Trương-công-Định đánh Pháp, bị tên phản quốc Huỳnh công Tấn dẫn Tây sát hại, nhưng nghĩa sĩ, nhất là tri kỷ của Bình Tây nguyên-soái có sá gì thằng Huỳnh công Tấn, một thằng Lưu-Dư Việt-Nam.

Nhứt định tiếp-tục đánh Pháp, nhứt định

Giúp Tống xin phò gã Nhạc-Lôi.

Nhạc Lôi là con Nhạc Phi. Phi bị hại, các tướng tôn Lôi lên cầm quyền Nguyên-soái, tiếp tục việc đánh Kim để bảo vệ nước Tống. Tiếp tục đánh Pháp để bảo vệ Việt-Nam, các Trương công-Định khác nỗi lên hoài hoài; tuy con của Định không trực tiếp thay cha nắm binh quyền miệt Đám lá tối trời, nhưng con của Định cũng kháng Pháp như cha; vị công-tử này thật xứng đáng là "hồ phụ sanh hồ tử". Đó là anh hùng Trương Huệ, tức cậu hai Quyền, đã cùng Sái Cả Puk cam Por đánh Pháp xứng-vững ở mặt trận-Tây-ninh, đó là Nhạc Lôi Việt-Nam.

Kính thưa Quý vị,

Ban nay chúng tôi có đề cập đến giọng ai oán não-nùng và lòng thiêng tha với đất nước trong bài văn-tế quan lớn Định.

Giang não-nùng ấy, lòng tha-thiết ấy thể hiện rạt-rào và tràn ngập cả thi-ca cụ Đồ, bất cứ tác-phẩm nào, mỗi khi cụ Đồ nhắc đến một nhân-vật lịch sử tận trung bao quốc.

Ngày mười chín tháng năm, năm Đinh-mão (20-6-1867), Đô Đốc De Lagrandière dẫn chiến-thuyền đến trước Vinh-long thành, cho đại diện lên buộc Kinh-lược Phan-thanhan-Giản phải nhường ba tỉnh phía Tây cho Pháp. Tổng đốc Trương văn Huyên và các quan khác đều chủ trương kháng cự, mà Phan-Thanh-Giản thời chủ-trương hòa, vì biết thế không kháng cự lại nỗi, làm đồ máu dân vô ích. Ngài bèn viết thơ cho Lagrandière, gởi-gắm dân tình, rồi tuyệt cốc. Mười bảy ngày không chết, Ngài bèn uống á-phiện mà chết, ngày mồng năm tháng bảy năm ấy (4-8-1867).

Cái chết của quan lớn Phan gây cảm xúc cho cụ Đồ không khác cái chết của quan lớn Định. Vậy nên giọt nước mắt anh-hùng năm xưa lau chằng ráo năm nay lại tuôn tràn trong bài Đường luật khóc quan Phan :

*Non-nước tan tành hé bời đâu ?  
Đầu-dầu mây bạc cõi Ngao-châu.  
Ba triều công-cán vải hàng sô,  
Sáu tỉnh cang-thường một gánh thau.  
Trạm Bắc ngày chiều tin nhạn vắng,  
Thành Nam đêm quanh tiếng quyền sầu.  
Minh-sanh chín chửi lòng son tạc,  
Trời đất từ nay mặc gió thu.*

Trước tình thế nguy ngập của đất nước, lòng cụ Phan thật là đau khổ. Cụ phải đem thành nhưòng cho giặc, phải lấy cái chết để tạ tội với t-iêu-dinh, và rải tấm lòng trung cho nhơn-dân thấy : « Đồng thinh tương ứng », Nguyễn-dinh-Chiều cảm thông được cái chết và phản-ảnh được cái tiết nghĩa của Phan Kinh-Lược.

« Non nước tan tành ». Suốt đời Cụ Đồ chỉ lưu-tâm một việc là việc nước mất. Cho nên hoài-niệm người vì nước mất mà mất theo, tự nhiên ý nghĩ đầu tiên của Cụ Đồ hướng về nỗi nước.

« Đầu-dầu mây bạc ». Nước đã « tan tành » thì nhà làm sao mà tồn tại, cho nên chòm mây trắng đã gọi nỗi nhớ nhà cho Địch Nhơn Kiệt thuở xưa, nay nó cũng gọi nỗi nước mất nhà tan cho Cụ Đồ, Cụ trông nó « đầu dầu », có vẻ üz buồn thảm.

« Tiếng quyền sầu ». Đặc biệt là chữ « quyền » nỗi bật trong cảnh này. Đêm vắng thiểu chi tiếng kêu : tiếng gà gáy sang canh, tiếng chó sủa trắng, tiếng dế kêu ra-rã... nhưng lòng tràn-ngập nghĩa nước-non, thì tai chỉ còn nghe tiếng nào đượm tình non-nước : Đỗ-quyên (Thục-đỗ) kêu lên những lời thống-thiết để tưởng nhớ quê hương đã mất, cụ Phan ngày qua đời kêu thống-thiết ấy, cụ Đồ ngày tế lễ cũng kêu lên lời thống-thiết ấy vì quê hương hai cụ sắp mất.

« Ngày chiều, đêm quạnh » đối với người nặng lòng vì nước, thì không cảnh nào tịch liêu bằng cảnh trời chiều, mắt mỏi trông tin cứu nước, mà tin âm vắng bặt ; cảnh đêm trường vắng vẻ mà giọng Đỗ-quyên lại ra rả bên tai. Hai cảnh ấy không gieo gì vào lòng người đó khác hơm là mối sầu vong quốc.

Có thể gọi đây là một bài văn-tể rút gọn, vừa ai-oán não-nùng, vừa biền-lộ lòng thiết tha với đất nước, lòng của người làm chung, và cả của người phúng điếu, vì hai tâm hồn là một.

#### *Người vì nước rủ nhau chết ngặt*

Nghĩa-sĩ Căn-Giuộc, rồi Định, rồi Giản... Giản tuẫn-tiết ngày mồng năm tháng bảy Đinh-mão (4-8-1867), thi đêm mồng 9 rạng mồng 10 tháng 11 năm 1867, nghĩa-quân do hai con của Giản là Tôn và Liêm cầm đầu, tấn công địch ở chợ Hương-diêm, cách Ba-trí 20 cây số, gây thương tích cho tên chủ tinh là Sampo, lấy được nhiều súng ống, nhất là một cây đại bác.

Ngày 12-11-1867, quân Pháp hay tin Hương-diêm thất thủ liền kéo ba pháo thuyền đến tiếp viện. Nghĩa quân dũng bè và nọc làm chướng ngại vật ngăn tàu địch và đồng thời vây đánh thật ác liệt. Đêm 15, nghĩa quân dùng trống đánh lên và hò reo dữ dội, hết đợt này đến đợt khác, xung phong diệt địch ở Ba-tri, ở các pháo thuyền dọc theo sông Hàm-Luông. Nhưng cuối cùng vì thế có sức yếu, vỡ khí thô sơ, nên quân của Tôn và Liêm phải rút bỏ trận tuyễn. Tôn và Liêm đều tử trận. Năm sau, mùng 5 tháng 2 năm 1868 cũng ở Hương-diêm, Văn-Thân nồi dậy, song le bị đàn áp liền. Rồi thi tháng 7 ở Cái Mít, tháng 8 ở Phú-Ngãi và ở Tân-Điền quanh vùng Ba-tri, không chiến nỗi lên iung tung; tháng 5-1869, ở Đông-Xuân cách Ba-tri 16 cây số. Gần hơn nữa, cách Ba-tri 2 cây số ở Giồng gạch, một người mà Nguyễn-dinh-Chiều thương tiếc là Phan-công-Tòng lại tử trận, thương tiếc lắm nên cụ Đồ ai diều bỗng ro bài liên-hưởn, lời lẽ cũng như cụ ai-diều Trương-công-Định.

Tiên sanh gọi Bình-Tây nguyên-soái là « Đan », gọi Đốc-Binh Tòng là « người ngọc ».

*Thương ôi người ngọc ở Bình-Dông*

*Người ngọc đã :*

*Vì nước riêng đến nợ núi sông*

cho nên :

*Số xưa nào thận tiếng anh hùng  
và đặc biệt đây là bức*

*Anh hùng thà thác chẳng đầu Tây.*

Các tâm hồn « thà thác chẳng đầu Tây » đều tương ứng với nhau; cụ Đồ thương bạn lâm, tiếc bạn lâm, thương tiếc đến nỗi bạn chết, ngẫm cảnh tiêu điều :

*Vườn luồng trong xuân hoa ủ-dột,*

*Ruô g riêng buồn chủ lúa khô khan.*

lòng cụ không người ngoại hình bạn :

*Lòng đây tưởng đó mất như còn.*

Chẳng những riêng cụ Đồ, mà nhân dân Ba-tri, Hương-diêm, Phú-Ngãi, Tân-Điền, Cái-Mít, Giồng-gạch... đều cảm thấy các anh hùng kháng Pháp mất cũng như còn. Nhưng mà từ khi Phan-Thanh-Giản chết rồi :

*Sáu tinh cương thường một gánh thau*

địa vị nước Pháp càng thêm củng cố. Mặc dầu cuộc kháng chiến vẫn còn, mà :

*Muốn địch với quan binh,*

*Vì chẳng khác bắt cầu qua biển cả.*

theo lời Tôn-Thọ-Tường.

Năm 1874, tháng 3, ngày 15, Triều-định Huế phải ký hòa ước với Đô đốc Dupré mà chính thức công nhận chủ quyền tuyệt đối của nước Pháp ở Nam-kỳ.

Đất Nam-kỳ mất hẳn về tay nhà nước Pháp rồi, Văn-thân trong nước còn vầy vùng sao cho được, bấy giờ Nguyễn-dinh-Chiều cũng phải nhẫn-nhục không chạy đi đâu nữa. Vả lại, tuổi cũng hầu già rồi, một cõi Ba-tri ở thiên-nhai hải giác âu cũng là xa lánh được việc « tân triều ». Xa lánh, đó là một cách nói. Kỳ thật, ngay năm 1867, sau khi Phan-Thanh-Giản chết rồi, 3 tỉnh miền Tây về nước Pháp, thì tỉnh Bến-Tre cũng liền đặt ra Bổ-quán giao cho một Trung-úy Hải-quân là Palasme de Champeaux ngồi cai trị, rồi kế tiếp đến là các Chủ-tỉnh người Pháp.

Cứ như lời ông Nguyễn-dinh-Chiêm thuật lại thì Michel Ponchon, Chủ-tỉnh Bến-Tre bấy giờ, có đến viếng cụ Đồ vào khoảng 1884 để « tưởng lè văn sĩ ». Nhưng mà tiên-sanh thắc bệnh ngồi trong buồng không chịu ra chào khách. Túng thế ông Ponchon phải xin phép vào thăm tận nơi giường bệnh, nhờ

ông Lê quang Hiền, sau đó là Đốc-phủ-sứ Lê-quang Hiền thông ngôn, để yêu cầu tiên-sanh nhuận chánh cho bôn thô Lục-Vân-Tiên.

Trù lần đến xin nhuận chánh bôn thô Lục-Vân-Tiên ra, Michel Ponchon sau còn ba lần đến viếng, cố ý khuyễn-dụ tiên sanh, hỏi thăm đất cát của tiên-sanh & Saigon ranh rắp như thế nào để tìm giao trả lại cho. Tiên sanh cảm ơn và curdi mà khuỷc lời rằng :

*Đất vua còn phải bỏ, thì đất của tôi có tá gì?*

Ông Ponchon lại nói đến việc nhà nước Pháp định cấp cho tiên-sanh tiền dưỡng lão, tiên sanh cũng một mực chối từ.

Tung thẽ, Chủ-tỉnh Bến-Tre hỏi tiên-sanh muốn gì, « nhà nước » sẽ giúp cho. Tiên-sanh nói :

« Nếu nhà nước đã nghĩ đến như vậy, thì xin hãy cho tôi được điều-tể một tuần những vong hồn người Việt mộ nghĩa, tôi chỉ mong ước được một điều ấy thôi ».

Suy nghĩ một lúc, tên Chủ-tỉnh Bến-Tre trả lời bằng lòng, nhưng đề nghị tờ-chức thuộc về y.

Cuộc lễ đón lễ vào ngày mai, thi trước đó một ngày, tiên-sanh ra nhà lồng chợ, sai con thắp một bó nhang trên bàn thờ, để mấy chén nước lạnh rồi phủ phục đọc bài « Điều Lục-tỉnh Nam-kỳ sĩ dân ».

Dân chúng kéo đến xem rất đông. Tiên-sanh đọc đến đâu, mọi người đều sa-lệ đến đó. Đọc xong, tiên sanh nằm vật ra khóc và xiu di. Người nhà phải lại vực xuống ghe chở về.

Sáng mai, tên Chủ-tỉnh Bến-tre cho người đem cờ xí và lễ vật xuống để tờ-chức theo chương trình đã sắp đặt trước theo kế hoạch của dinh tham biện tinh, song tối nay, tiên-sanh đã té rồi.

Chúng tôi vừa nói là cụ Đồ đọc bài văn-tể đến đâu là mọi người sa-lệ đến đó. Thật thẽ, vì đó là bài văn-tể tắt cả anh hùng, liệt-sĩ đã hy-sinh trong các cuộc nổi dậy chống Pháp. Chẳng những tác-giả nhắc lại những gì là anh dũng hy-sanh, là cảm thụ giặc Pháp, là chiến đấu gian khổ của đồng bào lục-tỉnh Nam-kỳ, mà lại lên án gắt gao bọn thực-dân đã tàn sát dân lành, giày xéo quê hương của tiên-sanh.

Trước hơ Nguyễn-Thé-Truyền, trước hơ Nguyễn-Ái-Quốc, trước hơ Phan-Tây-Hồ, cụ Nguyễn-Đình-Chiều xuất tố một Thực-dân-án (Procès de la colonisation).

*Từ thuở Tây qua cướp đất, xưng tần trào gây nợ oán cừu ;*

*Chẳng qua dân mắc nạn Trời, hoài cựu chúa mang lời phản trắc.*

*Các bực sĩ, nông, công, cđ, liền mang tai với súng song tâm ;*

*Mấy nơi Tòng, lý, xã, thôn, đều mất hại cùng cờ tam sắc.*

Ngày nay chúng ta ai cũng biết cờ tam sắc đem tai, mang hại đến cho đồng bào, Tây qua Việt-Nam là « qua cướp đất », chờ thuở đó bao nhiêu người đã bị lời truyền thi phản kháng chiến của Tôn-thợ-Tường, lời đe dọa mặt của lũ Việt-gian ru ngủ, rồi « mê đạo Tây » cho đến « quăng vừa hương » « xô bàn nghĩa » để được « một rượu chát », « gãm bánh mì », khiến nên bao nhiêu đồng bào phải bị quản xâm lược.

*Phạt cho đến người hèn kẽ khó, thâu cửa quay treo.*

*Tội chẳng tha con nít dân bà, đối nhà bắt vật, kè mười mấy năm trời khổ khốn, bị khảo, bị tù, bị dày, bị giết, trẻ già nghe nào xiết đêm tên ;*

*Đem ba tắc hơi mòn bô liều, hoặc sông, hoặc biển, hoặc núi, hoặc rừng, quen lạ thay đều rot nước mắt.*

*Khá thương thay ! Dân sa nước lửa cháy ngày,*

*Giặc ép mõi đầu hết sicc.*

Ôi ! Cảnh nước lúa ấy, dân lành sa vào đã suốt mười mấy năm trời, từ  
thuở Tây qua cướp đất, đến ngày Cụ Đồ cắt tiếng lèn án, thế nên biết bao  
nhiều là oan ! biết bao nhiêu là ác !

Trong bài Gia Định phú, một tác-giả khuyết danh đã hòa lệ với nghĩa  
quân và Cụ Đồ-Chiều :

*Ngậm ngùi thay ba bốn lần Gò-Vấp, cây cỏ khô thân thế cũng khô.*

*Bát ngát nhè mười mấy tám tháng Vườn Trầu, hoa trái rụng người đời cũng  
rụng !*

*Mây đậm Gò-Den, Rạch-Kiến, ngọn lửa thiêu sụt ngắt sạch không !*

*Đời nai Rạch-lá, Gò-công, trán gió quét cửa nhà Sing lồng.*

*Tiếng kêu oan, oan này vì nước, hồn nghĩa dân biết dựa vào đâu ?*

*Thân liều thác, thác vây cùng vua, xương nghĩa-sĩ chất đá đầm đồng !*

*Quân xâm-lăng cố tận dụng sách lược giết sạch, đổi sạch và phá sạch, còn  
sót lại những gì.*

Đây bức tranh hậu chiến với những mẹ già khóc trẻ, vợ yêu tìm chồng :

*Đau đớn bấy mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo léi trong lều.*

*Não-nùng thay vợ yêu chạy tìm chồng, con bóng xế dài dờ trước ngõ.*

Với oan hồn, dật-dờ khắp lục-tỉnh, âm khí bao trùm cõi Đồng-Nai :

*Trời Gia-Định ngày chiều rạng rạng, oan hồn theo con bóng ic dật-Jờ.*

*Đất Biên-hòa đêm vắng sao lờ, oan qui nhóm ngọn đèn thần heo hút,  
với cả đất trời nhuộm màu tang tóc :*

*Kiêng Nam-thò phơi màu hué thảo, động tĩnh oan nứa úa, nứa tuoi ;*

*Cõi Tây-thiên treo bức Vân-hà, kết hơ oán chặng thura chặng nhặt.*

*Ngày giò thì lao xao, tĩnh dã-mã, thoát nhóm thoát tan, thoát lui thoát  
tới, như thường báng dạng tinh-bình.*

Đêm trăng lờ giếc giắc, tiếng đè-quyên, đường hòn, đường mòn, đường  
kết, đường than, đòi đoạn tố tình oan khuất.

với hình bóng nghĩa-binh chập-chùng lảng vắng :

*Người lạc phách theo miền giang-hải, cung ngao lầu thàn, dành một câu  
thản thế phù trầm ;*

*Kẻ du hồn ở cõi sơn-lâm, lũy kiền đồn ơng, còn bốn chữ âm dung phuồng  
phút.*

Chết là hết, chết là thua ?

- Không, cụ Đồ-Chiều không chịu thua, hồn nghĩa-binh không chịu thua,  
nên trong cảnh thê-lương hậu chiến, vong hồn âm-tướng âm-binh hiện về  
trong ngọn đèn trời, trong cơn trỗi xoáy, tiếp tục chiến đấu phục thù, sống  
cũng như thác.

Còn đánh giặc, mãi cũng đánh giặc, linh hồn theo giáp cơ binh, muôn kiếp  
nguyễn trả được thù kia...

Thù kia, thù mất nước phải trả cho được, kiếp này chưa trả xong, thi  
kiếp khác, dù muôn kiếp cũng nguyên phải trả.

Tháng giêng năm Mậu-tí (2-1888), vua Hàm-Nghi bị bọn phản thần  
khám phá tông-tích sắp bị nã tróc... Nghe tin vua Hàm-Nghi chằng lành, cụ  
Đồ không ngót thở dài than khóc, cơm cháo lánh mũi, mà thòn-mòn chết dần.

Ngày hai mươi bốn tháng 5 năm Mậu-tí (3-7-1888) cách nay tám mươi  
ba năm, tiên-sanh buông hơi thở cuối cùng ở Ba-tri, hơi thở tuy buông mà

Mỗi thù còn mang xuống tuyên-đài chưa tan.



Kính thưa Quý vị,

Có thể nói rằng cụ Nguyễn-Đinh-Chiều đã đánh giặc suốt đời: thuở thanh xuân đã đánh và đã thắng, thoát tên là *giặc danh-lợi*: bô công danh lúc công sắp thành, danh sắp toại, đè phản bộ từ Huế vào Saigon, cự tang báo hiếu: kẽ đến là *giặc ái-tình*: quá thương mẹ, than khóc đến lâm trọng bệnh, cả đến mù lòa; ghé nhà vị hôn thê, cha mẹ vợ nuốt lời hứa, vợ chưa cưới nhất quyết không *đem mình ngọc, dưa kẽ thất phu*.

Đối đầu với thói đời tráo chác, mối tình đầu bạc đen như thế, cậu Tú-tài Chiều đau khổ hẳn có đau khổ, nhưng vượt lên cái đau khổ, cậu nực cười và hòa cuộc sống riêng của mình vào cuộc sống chung của đồng bào, lo chữa cái đau khổ của thiên hạ, cứu xác thịt, bồi đắp tinh thần.

Tú-tài Chiều thanh xuân, vừa chiến và thắng được hai mũi giặc danh lợi và tình ái, thi Đồ-Chiều đứng tuồi, phải chiến với giặc xâm-lăng. Chiến như thế nào?

Không cầm thương lên ngựa được, lực định-tráng của người mù lòa biết hoạt động thế nào buỗi nước nhà nghêng ngửa? Lòng phản uất của Nguyễn-Đinh-Chiều Tú-tài không phát tiết ra nơi văn chương thì còn phát tiết ra đâu? Thế nên văn của tiên-sinh thật trầm hùng bi tráng ở các bài điêu bạnh hoặc điêu dân dã tuẫn-tiết, tử chiến. Đọc văn tiên-sanh, chúng ta thấy được tất cả những gì là anh dũng hy sinh, là căm thù giặc Pháp, là chiến đấu gian khổ của đồng bào miền Nam, cũng như nỗi lòng tiên sanh đối với vạn mạng nước nhà và với những người đã hy sinh vô điều kiện cho tờ quốc, trong khi bị xâm lăng dày xéo.

Tính chất cách-mạng của văn tiên-sanh là đã dự phần vào cuộc chiến đấu của nhơn dân, và giá-trị thực tiễn của nó là đã phô bày được tất cả những hình ảnh chiến đấu của nhơn dân ở trong một giai-đoạn lịch-sử, cùng luôn luôn đề cao những điều đáng quý của dân-tộc, vừa thúc-day xây dựng,

nhưng mặt khác cũng không quên đã phá những phần tử xu-thời, hoạt-dâ, và vong-bản. Tiên-sanh suốt đời đã:

*Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khâm  
Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà.*

Tinh thần cụ Đồ-Chiều là tinh thần "chở đạo" để hành đạo. Công nghiệp của Cụ là "đâm mấy thằng gian", đâm bằng ngòi bút chẳng bao giờ tà;

"Lòng đạo" ấy đã làm tròn một tấm gương.

Gương chiến-si của người tàn-tật.

Gương cao quý của người bần-bạch.

Gương một sĩ-phu yêu nước tích-cực, lấy nhơn-dân làm gốc và có triết-lý hành động.

Tấm gương ấy nay đã được treo cao cho quốc-dân đồng-bảo chung ngắm. Đối với lòng sùng bái của chúng tôi và chắc cũng là của tất cả quý vị, Cụ ở tận suối vàng, không thè "khuất đói tròng mắt", mà trái lại Cụ mở bừng mắt ra để xem cuộc chiến-thắng thực-dân ngày nay, và sẽ khoan khoái ngâm lại câu kết bài "xúc cảnh" của Cụ:

*Một trận mưa nhuần rữa núi sông.*

Kính thưa Quý vị,

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã chịu khó theo dõi buỗi nói chuyện của chúng tôi trong một khoảng thời gian khá dài, và xin tha thứ cho chúng tôi đã liều lĩnh làm một việc vượt khỏi khả-năng của mình, cho nên không tránh khỏi nhiều chỗ vụng-về, thiếu sót.

Kính xin Quý vị vui lòng lượng thứ cho.

Trong phần văn nghệ, nghệ sĩ Duy-Lân, với sự hợp tác của một số ca, nhạc sĩ và nhạc sinh trường Quốc-gia Âm-nhạc và Kịch-nghệ Saigon, đã trình bày những ca phầm (xàng-xê, vọng-cô, tứ-dai-oán) trích tác theo 3 bài văn tế do cụ Đồ soạn :

- 1) Điều tết Dân Mộ Nghĩa.
- 2) Khúc Quan lòn Trương-Công-Định.
- 3) Điều Lục tinh Nam-Kỳ Sí dân.



PHU-NHÂN THỦ-TƯỚNG CHÁNH-PHỦ CHỦ TỌA EUỜI LỄ

Euời lễ thứ ba, đêm chúa nhật 18-7-1971 được đặt dưới sự chủ-tọa của bà Trần-thiện-Khiêm, Phu-nhân Thủ-tướng Chánh-phủ. Theo nghi thức cổ truyền, Phu-nhân Thủ-tướng cùng Phu-nhân Phó Thủ-tướng và Phu-nhân Quốc-vụ Khanh Đặc-trách Văn-hóa kính cẩn niêm hương trước bàn thờ cụ Nguyễn-Dinh-Chiều.

Trước một số đông quan khách, nhất là nữ giới, Nữ sĩ Ái-Lan thuyết trình lè-tài: "NGƯỜI PHỤ-NỮ TRONG THI-PHẨM "LỤC-VÂN-TIỀN".

Nhân lễ kỷ niệm 150 năm, tính theo âm lịch, ngày sanh "nhứt" của Hồi-Trai tên sanh Nguyễn-Dinh-Chiều, với vai tuồng khiêm tốn của một cây viết phái yếu, tôi muốn góp tiếng cùng các văn hữu tu-mi, thử tìm bông đάng "người phu-nữ" trong thi phầm Lục Văn Tiên", một sáng tác được nhiều người xem là đứa con tinh thần mang nhiều dáng dấp của "Cụ Đồ".

Thử tìm hiểu và xét coi tác giả đã quan niệm thế nào cái mà chúng ta thường gọi là tiết hạnh của người đàn bà, đối với bản thân, đối với xã-hội quốc-gia, nhân tiện xét thêm coi quan niệm ấy còn hợp thời không và có đáng cho chúng ta làm đề-tài suy tư trong hoàn cảnh đất nước ngứa nghẹng, giá trị tinh-thần đạo-đức đảo lộn và suy sụp hiện nay.



Xưa nay, ai cũng biết những tác phẩm của Cụ Đồ Chiều, nhất là truyện Lục Văn Tiên, đều bộc lộ một khuynh hướng, một mục đích rõ rệt là dùng văn chương để giáo-đục quần-chúng. Do đó, Cụ Đồ Chiều đã dụng ý viết văn giản dị, hợp với trình độ của bình dân, để được phò-biển sâu rộng.

Với mục-đích ấy, Cụ Đồ Chiều đã mở đầu truyện Lục Văn Tiên bằng những câu :

*Trước đèn xem truyện Tây Minh,  
Gặm cười hai chữ nhân tình éo le !  
Hỡi ai lắng-lắng mà nghe,  
Giữ rắn việc trước, lánh dè thân sau.  
Trai thời trung hiếu làm đầu,  
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình.*

Vì mục đích, vì sứ-mạng của một nhà văn, mà cũng một nhà giáo có tâm chí, có khí-tiết, tha thiết nhiệt nồng yêu-quốc-gia dân-tộc như Cụ Đồ Chiều,

cho nên Cụ không thể tự cho mình là kẻ phế nhân vì đôi mắt không trông thấy nữa — mà để cho luân-lý, đạo-đức suy đồi bởi những lượn sóng bạo tàn, ma quái từ phương tây đến, lôi cuốn phũ phàng đất nước và dân-tộc thân yêu của Cụ, đã có bốn ngàn năm văn-hiến rực rỡ.

Mặc dầu đôi mắt không còn trông thấy, nhưng trước cuộc xâm-lăng của thực dân Pháp lúc bấy giờ, Cụ đã đau xót lo âu cho nhân dân đất nước. Cụ chán biêt thực-dân Tây-phương, một khi đã xâm-lăng lãnh thổ thì đồng thời, văn-hóa cũng bị xâm-lăng. Mà văn-hóa Tây-phương, cố nhiên là trái nghịch với văn-hóa Đông-phương nói chung, Việt-Nam nói riêng.

Nền tảng luân-lý, đạo-đức truyền thống từ ngàn xưa không khéo sẽ bị văn-hóa Âu-Tây áp đảo, làm sụp đổ, mất mát mà thay vào đó thứ văn-hóa ngoại lai đồi trụy, mất gốc.

Người chí sĩ có tâm huyết như Cụ mà không làm được việc gì để cứu dân cứu nước, lại dành « nhảm mắt » làm ngơ, an nhiên tạ thi được sao ? Cho nên Cụ đau khổ nói lên nỗi lòng mình trong « Ngư Tiêu Văn Đáp » :

*Đã cam chút phận dở dang,  
Tri quân hai chữ mơ màng năm canh.  
Đã cam lỗi với thương sanh,  
Trạch dân hai chữ luống doanh ở lòng.  
Đã cam hẹn với non sông,  
Cứu thời, hai chữ luống trong thuở nào  
Nói ra thì nước mắt trào,  
Tấm lòng ưu thế biết bao giờ rời !*

Vì bắn khoan tha thiết với sứ mạng của người cầm bút, Cụ Đỗ Chiểu không thể mắt lấp tai ngør trước hiện trạng xã-hội đương trên đà đồi trụy bởi ảnh hưởng văn-hóa lăng mạn, khoái-lạc chủ nghĩa, cá-nhân chủ nghĩa của

Tây-phương đã xâm nhập. Một số người lúc bấy giờ đã chạy theo vật chất và hư danh, quên nguồn gốc, xem rẻ cang thường đạo nghĩa, tiết hạnh trung trinh. Vì lẽ đó, Cụ sáng-tác ra Lục Vân Tiên, mong được chấn chỉnh đạo đức.

Ông Thượng-Tân-Thị đã có bài thơ :

*Thiên hạ xôn xao cuộc đảo thuyền,  
Đau lòng ngồi viết Lục Vân Tiên.  
Hiếu trung khuyên hãy cho bền chặt,  
Tiết hạnh trau sao được vẹn tuyền.  
Soi xét trên không, vầng bạch nhạt,  
Nhớ thương sao có hạng thanh niên.  
Ngàn năm bồi đắp cang thường lặng,  
Một áng văn chương miệng đẽ truyền.*

Muốn dùng văn-chương nghệ-thuật để chấn chỉnh đạo đức, Cụ Đỗ Chiểu phải xây dựng nhân-vật điển hình cho tác phẩm Lục Vân Tiên.

Trong đó, những nhân vật trung hiếu, tiết nghĩa nổi bật bên cạnh những nhân vật phi luân lý, phi đạo đức, bất nhân, phản phúc. Cụ cho hai đối tượng xấu và tốt phân minh, rành rẽ, để độc-giả dễ nhận thức, hầu khôi lầm lẩn, thiên lệch, mà đặt tình cảm minh cho đúng mức.

Nói đến người phụ-nữ trong Lục Vân Tiên, phần đông át đã nghĩ đến Nguyệt-Nga, một trong những nhân vật chính của truyện được tác-giả đề cao và được phong-trào Hát Cải-lương phổ biến tên tuổi trong quãng đại quẩn chúng, vào những năm từ 1918 đến 1921-1922. Kế đó là Thị-Loan, người đối lập với Nguyệt-Nga trong đường hồn nhơn tình ái, đồng thời là một đối lập gần như cần phải có để xây dựng, để làm nỗi bật con người Nguyệt-Nga chẳng khác những vàng mây bao quanh vòng trăng tròn trên một bức họa, mây càng đèn bao nhiêu, màu sáng của vàng trăng càng huy hoàng bấy nhiêu.

Đồng là con nhà giàu sang, xuân sắc không hơn kém bao nhiêu Kiều Nguyệt-Nga và Võ-Thề-Loan còn đồng liên hệ, như chúng ta biết, với một chàng trai duy nhất là Lục Văn Tiên.

Thề-Loan là vợ đinh tróc của Văn Tiên. Cha mẹ đôi bên đã khéo chọn, trai tài gái sắc, duyên ba sahnh như thế là tuyệt đẹp ! Tiếc thay ! việc đời đâu biền bất ngờ, Văn Tiên, trong khi chờ ngày khảo thi, được tin mẹ qua đời. Chàng khóc than thảm thiết đến mù cả đôi mắt, phải bỏ thi trở về quê. Công danh lỡ hội lại thêm tật nguyền, chàng lại bị Trịnh-Hâm xô xuống sông, rồi nhờ ông chài cứu mạng, đưa vào nhà họ Võ xin nấu nương. Cha Thề-Loan, trước hoàn cảnh mới, không giữ lời hứa xưa ; chàng những thế, còn lập mưu giả đưa Văn Tiên về cõi quận, rồi đem bỏ vào hang núi cho mất tích. Chẳng ngăn cha mà nàng dù rõ kẽ ác, Thề-Loan còn tỏ ra khinh miệt, mắng vào mặt vị hôn phu thất thế, mà trước kia nàng đã thề sửa trắp nâng khăn. Hâm hại Văn-Tiên xong, ông già họ Võ định xé duyên mới cho con với Vương-tử-Trực, bạn của Văn-Tiên, và Thề-Loan hân hoan đón nhận người rể mới chọn của cha nàng. Nhưng cả cha lẫn con đều bị Tử-Trực mắng cho một mẻ thậm tệ..

Với Võ công, chàng dũng dạc gạt hẳn lời đề nghị :

*Vợ Tiên là Trực chi đầu,*

*Chi đầu, em bạn, có đầu lỗi nghĩ.*

*Chẳng hay người học sách chi,*

*Nói ra những tiếng dị kỳ khó nghe.*

• • •

*Nói sao chẳng biết hồ thăm,*

*Người ta nào phải là cầm thú sao ?*

Với Thề-Loan muốn đem son phấn má đào, giọng kèn tiếng quyến khuyễn dụ, chàng thẳng thắn :

..... ai Lữ-Phụng Tiên,

Mà toan đem thói Đieu-Thuyễn trêu người.

Võ công xấu hổ quá, nhuốm bình ròi chết.

Sau đó, Văn-Tiên được cứu ra khỏi hang, bình mắt nhờ phép lá chừa lành, chàng thi đậu Trạng-nguyên. Hay tin này, mẹ Thề-Loan tính chuyện đem xuân sắc con mình mê hoặc Văn-Tiên, mong hưởng được phú quý vinh hoa. Thề-Loan, trước ngại sau đồng tình, hiệp cùng mẹ đi đón quan Trạng trên đường « bái tổ vinh quy ». Văn-Tiên, độ lượng mà cương quyết nói :

.....như bát nước đầy,

Đò ngay xuống đất, hối rày sao xong.

Oan gia nợ ấy trả xong,

Thiểu chi nên nỗi mà mong đến đòi ?

Hai mẹ con Thề-Loan xấu hổ lui về, giữa đường bị cọp vồ đem bỏ vào hang Thương-Tòng đè chịu cái số kiếp mà trước kia gia đình họ quyết dành cho chàng rể hứa hẹn mù lòa.



Lục Văn Tiên lần đầu với ý định ở học đợi ngày nhà vua mở hội khoa thi, lúc chàng còn là một thanh niên đinh ngô, vẫn vô song toàn. Dọc đường sự tình cờ đã đưa chàng đến một cuộc hạnh ngộ. Kiều Nguyệt-Nga bị túng cướp Phong-Lai chặn kiệu quyết bắt về làm vợ. Văn-Tiên ra tay phò ngự cứu khốn, đập chết Phong-Lai. Thoát nạn, Nguyệt-Nga toan bước ra khỏi kiệu làm lễ tạ ơn. Vốn người chí khí, gấp việc nghĩa là làm không hề nghĩ đến công lao ân nghĩa, lại nặng về câu « nam nữ thọ thọ bắt thân », Văn-Tiên lên tiếng ngăn lại :

*Khoan khoan ngồi đó chờ ra,*

*Nàng là phận gái, ta là phận trai.*

Trước cù chi khác thường và cao thượng ấy, Nguyệt-Nga làm sao khỏi cảm động, huống chi vị anh hùng bất tuy kia còn :

*Mày tăm mắt phung môi son,  
Mười phân cốt cách vuông tròn mười phân.*

Có thể nói giây phút ấy, lòng Nguyệt-Nga đã bồi hồi xúc động, phần cảm vì nghĩa, phần mến vì tình, một mối tình chấm nở, trong sạch, nhưng uồng nàn, men vị. Nàng mời Văn-Tiên cùng nàng qua Hà-Khê nơi cha nàng đang làm Tri-phủ, để đáp ơn những nàng làm : Văn-Tiên đâu phải hạng người lợi dụng nghĩa cử của mình mà vụ lợi. Nguyệt-Nga bèn rút chiếc trâm, kính cẩn trao cho chàng và xin chàng nhận vật « làm tin ». Làm tin cho lòng biết ơn sâu đậm của nàng mà cũng để làm kỷ niệm mối tình mà nàng cảm thấy này nở trong lòng. Một lần nữa, nàng đã chạm đến cái đường đường chánh chánh không đổi dời của Văn-Tiên. Nguyệt-Nga càng thêm cảm phục :

*Đưa trâm chàng đã làm lo,  
Thiếp xin đưa một bài thơ gửi từ.*

Văn-Tiên « day mặt rắng ử, làm thơ cho kịp bây chờ lâu ». Tuy nhiên, khi đọc thơ nàng xong, chàng phải ngạc nhiên thán phục « ai dè sức gai tài cao bực này ». Đến đây, cái nghiêm khắc trước kia đã nhường chỗ cho lòng kính mến. Chàng họa thơ lại và :

*Xem thơ biết ý gần xa,  
Mai hòa vận điệu, điệu hòa vận mai.*

Vậy đôi bên đã có sự thông cảm và đôi quả tim non đã rung động cùng một nhịp, song không bên nào sắn thêm một bước, rồi họ từ giã nhau ai theo đường nấy.

Dẫu vậy, chàng đã cảm thấy « chữ ân buộc lại chữ tình lây dây », trong khi nàng

*Nghĩ mình mà ngán cho mình,  
Nỗi ơn chưa trả, nỗi tình lại vương.*

*Nguyễn cùng Nguyệt lão hối ông,  
Trăm năm cho vẹn chữ tòng tử đây.*

Mỗi tình mỗi lúc một vương thêm, nỗi nhớ mong thời gian càng qua càng làm đậm nét vóc dáng, diện mạo, của người anh hùng trọng nghĩa khinh tài đến mức chỉ gặp nhau một lần mà nàng họa được bức tượng giống hệt được chàng. Nàng tự định rõ và thề chết sống với người lý tưởng của lòng nàng : « dấu thay mái tóc dám dời lòng ta ».

Khác hơn Kiều, ngộ biến Nguyệt-Nga không từng quyền mà quyết sắt son với mối tình ôm ấp bên trong. Bị đưa đi cống Hồ, nàng nhảy xuống sông tự tử, không chịu thất thân trong tay người khác, « trăm năm cho vẹn chữ tòng ». Được cứu sống và lọt vào nhà họ Bùi, nàng không vì ơn đầm bọc mà nhận kết duyên cùng công tử nhà này. Nàng mang tượng Văn-Tiên trốn đi :

*Thân con còn đứng giữa trời,  
Xin thờ bức tượng trọn đời thời thôi.*

Chung tình đến thế là cùng mà lúc ấy nàng định ninh rằng Văn-Tiên đã chết.

May mắn thay ! Cuộc tái ngộ, sau bao dang cay thử thách nguy nan lại kết thúc bằng một trùng phùng hi hữu, và trai tài gái sắc, trong cảnh bình vở lại lành, chung hưởng niềm hạnh phúc do chính họ tự tạo với những tiết nghĩa chơn chánh.



Ahn Xua nay có nhiều người tự hỏi : Tại sao Nguyệt-Nga chỉ gặp Văn-Tiên trong chốc lát, chưa ai nói lên tiếng yêu đương hay hứa hẹn chỉ cả,

thể mà Nguyệt-Nga lại chung-tinh đến cam chết để giữ tròn tiết-nghĩa với Văn-Tiên như vậy ? Phải chăng cụ Đồ-Chiều đã bắt nàng thủ-tiết quá đáng đối với mỗi tình chưa phải là thăm đượm sâu xa, hay đã thè non hẹn biển nhiều lần ?

Câu hỏi như thế rất chí-lý, nếu chúng ta chưa suy luận, cân nhắc kỹ, nhỉ đối với tâm-lý ái-tinh của người Đông-phương nói chung, Việt-Nam nói riêng.

Ai-tinh của người Đông-phương cũng như người Việt-Nam chân chính không bị nhiễm độc bởi quan niệm tình yêu của người Tây-phương, thì tình yêu bao giờ cũng do lý-trí dự phán, chứ không như người Tây-phương, hoàn toàn chỉ có quả tim chủ động mà không có sự hợp tác chân-thành của lý-trí.

Vì đó trong lãnh vực ái-tinh, Tây-phương có câu châm-ngôn, đại ý bảo : «Có những lý lẽ của con tim mà lý-trí không thể biết được». Do đó mới có «tiếng sét ái-tinh» và họ cho như vậy mới thật là yêu, bởi vì yêu theo quan niệm họ, một khi đã yêu thì chỉ có con tim làm chủ, dầu sự yêu đó có tai-hại cho mình, thân bại danh liệt đến thế nào, có hại cho luân-lý đạo-đức và phong-hóa xã-hội như sao, cũng mặc !

Vì lẽ yêu không có căn-bản đó, yêu bởi «tiếng sét ái-tinh», cho nên tình yêu ấy chỉ là chớp nhoáng như lẩn điệu xet nảy lửa rồi tắt ngấm như một cái chớp. Tình yêu đó, cố nhiên là không sâu đậm vững bền, khắc ghi vào tâm-hồn, trí não của con người, nên càng yêu cuồng, càng hường vội, khi đã chót tình thì mộng cũng tan ! Tình yêu không xây dựng trên lý-lí lẩn tinh cảm như vậy, cho nên người Tây-phương yêu vội vàng, hường lạc thú xác thịt cũng vội vã, rồi chán chê mau chóng, nên sự ly dị để bỏ nhau hay ngoại-tinh, phản-bội nhau rất là dễ dàng. Tình yêu lẳng-mạn, mù-quáng, không có tính toán, cân nhắc, vì họ cho rằng tình yêu mà tính toán, suy nghĩ cẩn-thận, không phải là yêu !

Trái lại tình yêu của người phương Đông, xây dựng bởi lý-tưởng cao quý và rất thực-tế, như là người phụ-nữ Đông-phương cũng như Việt-Nam rất là thực-tế, không lảng-mạn, phiêu-lưu, vì người minh lấy gia-dinh làm nền tảng cho quốc-gia, xã-hội, mà việc hôn nhân phải xây dựng trên-căn bản ấy.

Vì thế, những bà mẹ Việt-Nam ngày xưa là lương thê hiền mẫu đã tạo dựng biết bao anh hùng liệt-nữ cho dân-tộc. Vì gia-dinh là một giang san thâu hẹp của các bà, các bà có nhiệm vụ gìn giữ, dắp bồi, vì các bà ý-thức rằng nhà an thi nước thịnh, mà trái lại, nước mất thi nhà phải tan. Do đó, các bà mẹ Việt-Nam ta luôn luôn hy-sinh để bảo vệ gia-dinh, đồng thời cũng bảo vệ đất nước, bằng trực tiếp hay gián tiếp. Các bà đã xây-dựng, đào-tạo cho chồng con trở nên anh-hùng liệt-sĩ, cứu nước và dựng nước. Đó là tình yêu, là hạnh phúc của các bà, đó là mục-tiêu, là thần tượng để các bà phục vụ, hy-sinh. Nếu người chồng chưa phải xứng đáng để các bà yêu và phục-vụ, thì các bà đem tất cả những gì mình có thể làm được để cảm-hoa, xây-dựng, giúp đỡ, có phải hy sinh hạnh phúc riêng mình hay tánh mạng mình, các bà cũng không từ nan, cốt để cho chồng trở nên một thần tượng xứng-dáng cho các bà phục vụ, tôn thờ. Vì tình yêu đó mới thật là tình-yêu sâu đậm, sắt son, không có gì làm lay chuyền, phai mờ được. Do đó, các bà đã xem sanh mạng mình nhẹ tỳ lòng hồng đê bảo vệ đức-hạnh, tiết-nghĩa, vì đã có một lý-tưởng, một mục-dịch, một tình yêu cao cả cho lẽ sống.

Cụ Đồ-Chiều đã nêu cao những đức-tính cao quý đó qua nhân-vật tiêu biểu là Kiều-Nguyệt-Nga để duy-trì và củng cố cho nền văn-hóa dân-tộc.

Sở-dĩ Nguyệt-Nga có nghị-lực kiên-trinh, dám chết để bảo-vệ tiết-hạnh như vậy, là nàng đã có một thần-tượng xứng đáng với tình yêu cao quý của nàng. Vì tình yêu đó đã xây dựng trên lý-tưởng đúng đắn. Tình yêu đó do sự kinh-phục mà phát sanh, chứ không phải do ham muốn vật-chất, danh-vọng nhất thời.

Tình yêu xây-dựng trên lý-tưởng vững chắc đó, nên lòng son sắt của

nàng không lay chayen mặc dầu gặp phải bao nhiêu nghịch cảnh đồn dập nàng vẫn có thừa nghị-lực vượt qua, dầu gian-khổ, dầu phải chết chóc, cũng không đe hoen ố thân danh. Nàng phải chịu bao cảnh linh-đinh sóng gió trong hoàn cảnh xã-hội giăng mắc đầy cạm bẫy, thế mà nàng quyết tranh đấu bản thân, tranh đấu với hoàn-cảnh để giữ trọn thủy chung không lỗi nguyên với lòng.

Nguyệt-Nga là một phụ-nữ gương mẫu của Việt-Nam ngày nay, vì nàng là một nhân-vật điển hình, tiêu-biểu cho phụ-nữ Việt-Nam từ ngàn thu trước.



Dẫu thiên ma bách chiết, trai không có quyền lỗi với trung với hiếu, gái không được đe thất tiết mất trinh. Đè qua một bên mẫu người trung hiếu Lục Văn Tiên, chúng ta hãy vô-tư và khách quan nhìn lại gương tiết hạnh là Nguyệt-Nga và trường hợp Thè-Loan mà tác-giả cho đổi-lập, đe thử coi chủ trương hay lập trường của Nguyễn-đình-Chiều, tiêu-biểu cho đạo đức xưa, có hợp-lý và nhứt là có hợp-tinh trong xã-hội ngày nay không ?

Chúng ta hãy đọc lại hồ-so của Thè-Loan, người đã bị luân-lý lên án. Không một bằng-chứng nào tố-cáo nàng là gái trắc nết lăng-loàn quen thói trên bộc trong dâu. Trái lại, như bao nhiêu con nhà nè-nếp thuở ấy, cha mẹ đặt đâu nàng phải ngồi đó. Được định-trớc với Văn-Tiên, nàng cúi đầu vâng chịu, mà có lẽ với nhiều hân-hoan vì chàng đẹp trai và là một thợ sanh đầy hứa hẹn. Như vậy nàng quả là gái có trinh có hiếu. Nhưng nàng không khỏi nghĩ đến câu « sang đòi vợ », cho nên tuy đặt hết niềm tin nơi người được mẹ cha lựa chọn, nàng không khỏi lo ngại :

*Chàng dầu cung quế xuyên đương,  
Thiếp xin hai chữ tào khương cho bỗng.  
Xin đừng tham đó bỏ đảng,  
Chơi lè quên lưu, chơi trăng quên đèn.*

Một cô gái mười bốn tuổi đầu đã biết lo cho tương-lai mình như thế, kè cũng khôn ngoan lắm.

Vân-Tiên di thi, Thè-Loan ở nhà chẳng hề làm một việc gì gọi là lỗi đạo hồn thê, và có lẽ như bao-nhiêu thiếu-nữ khác cùng cảnh ngộ, nàng ngày ngày trông ngóng tin lành đẽ được hưởng cái vinh-dự « võng anh đi trước võng nàng theo sau ». Trớ trêu thay ! Trong lúc nàng, luôn cả song thân nàng đang ấp ú cài mộng đẹp ấy thì đúng một cái, chú rể đui đèn nhà. Tan vỡ hết rồi ! Mơ ước thành khói mây còn hiện tại thì quá bi-dát :

*Rè đâu có rè đui mù thế ni ?*

Theo sự tin-nghĩa ngày xưa, thì một lời đã hứa, trăm năm chẳng đòi đòi, dầu thế nào chăng nữa. Nhưng có nhiều người bảo ngày nay không còn phải nghiêm-khắc thái quá như vậy. Uớc định là một hợp-dồng miêng, đòi bên phải lấy danh-dự mà thi-hành, đã dành. Nhưng phàm là giao-kết thì phải có điều-kiện ; điều-kiện còn đầy đủ mà bội-ước là người thiểu-tín thành, đáng lãnh búa rìu của dư-luận hay hình phạt của luật-pháp. Ở đây, đối-tượng của cuộc trao đổi giữa đôi bên có chỗ lêch-lạc, sai khác rồi. Nếu cô dâu chưa cưới còn xuân sắc trắng trong nguyên-vẹn, chàng rè hứa hôn không còn là chàng của thời đôi bên giao ước. Bảo ông già họ Võ nhận người mù làm kè đồng sàng thay cho chàng trai tuấn-tú, bắt Thè-Loan phải chung chăn gối với một phế-nhơn khác hẳn chàng tho sanh thuở nọ, thì quá lý-trưởng và thiếu lẽ công-binh. Con người là con người, nào phải thần-thánh. Sự thật tâm-lý thế-gian là con Người rất là Người, chó nào phải siêu-nhân. Lấy quyền gì mà không cho Võ-Công kiềm một nơi khác xứng lứa vừa đòi cho con ông, và cấm Thè-Loan gầy dựng một tương lai khác tốt đẹp hơn ? Nàng đối với Văn-Tiên chưa phải là vợ chồng đã ăn ở với nhau. Nàng đã phải thuận kết duyên chỉ vì cha mẹ nàng muốn như vậy. Vậy về mặt tinh-cung như lý, không có gì ép buộc nàng với Văn-Tiên, và như thế thì không thể trách nàng. Hơn nữa Văn-Tiên rất lạnh-nhạt với nàng. Nếu đã ăn ở

với nhau rồi mà nàng chối bỏ như vậy thì đáng trách thật. Vả lại, nàng là một cô gái thơ ngây, nào dám cãi lời cha mẹ.

Tuy nhiên, không phải nàng không có chỗ đáng trách. Chê bợ Văn-Tiên mù là quyền của nàng, nhưng không ngăn cha ám-hại vị hôn-phu của mình, nàng đã tỏ ra là người bất nhân, tự mình còn xỉ và nặng lời, và kiêu-hanh ác-dộc :

*Loan rằng : gót đỗ như son,  
Xưa nay ai nỡ đem chôn xuống bùn !  
Ai cho sen muống một bồn,  
Ai từng chanh khẽ sánh cùng lựu lê.  
Thà không trót chịu một bể,  
Nỡ đem mình ngọc dựa kè thất phu.*

Sao lại tàn nhẫn như thế với một kẻ lỡ vận lại tật-nghẹn, nhứt là khi người ấy suýt làm chồng mình và trước kia mình đã sợ người phụ r้าย ? Không tinh nghĩa phu-thê thì cũng còn chút thương giữa người đồng loại mới phải.

Chẳng những ích-kỷ, độc ác, Thè-Loan còn ít nhứt hai cái xấu khác là tham-lạm và vô liêm sỉ. Tham-lạm ở chỗ mong bám vào Tử-Trực, miếng mồi mới đang thơm phức mùi phú-quý định chung. Vô liêm sỉ khi theo mẹ ra đón chào tân Văn-Tiên, mong kết lại nỗi tình xưa mà chính nàng đã đồng lõa với cha trong cuộc ám-hại Văn-Tiên.

Nhưng đâu sao, nàng cũng đáng được giảm khinh, vì nàng vẫn là một nạn nhân của chế-dộ phong-kiến, và là một sản-phẩm của cái già-dịnh bất-nghiã bất nhân đó mà thôi.

Bây giờ, chúng ta thử xét về Kiều Nguyệt-Nga.

Có người bảo rằng Nguyệt-Nga quả là lǎng-mạn, là tự-do kết cấu như một số bạn gái ngày nay, và như vậy có hợp với đạo-đức ngày xưa, với chủ-trương của chính Cụ Đồ, theo đó sự dụng vợ già chồng là quyền tuyêt đối

của cha mẹ không ? Tuy nhiên, theo tâm-lý thông thường của ái-tình, ai nỡ cầm nàng yêu một cách chân-chánh ? mà Văn-Tiên là một mẫu người lý-tưởng đáng cho nàng yêu.

Người ta nào phải cây đá vô tình, và theo thiên-ý của tôi, các nhà luân-lý thời xưa đâu có đòi hỏi sự tuyệt-tinh hay diệt-tinh. Các ngài chỉ chấp nhận những mối-tình thanh-cao, như mối-tình của Nguyệt-Nga. Thanh cao ở nàng đã gặp cái thanh-cao ở chàng, bảo sao nàng không mến-phục. Từ mến-phục đến yêu-đương chỉ có một bước mà nàng đã lướt qua dễ dàng. Xét kỹ, thêm vào cái yêu vì nết mến vì tài, còn vấn đề ân-nghĩa. Văn-Tiên không can thiệp kịp thời, không vì nàng mà dẫn-thân vào rừng tên mũi-giáo, thì thân-nàng, dầu có còn vẫn là thân-bỏ, thì lòng nhí-nữ nào lại không nghĩ đến việc ân-tình cùng người đã cứu-mình khỏi rơi vào vũng-bùn nho ?

Vậy, đứng về mặt luân-lý đạo-đức thời xưa, Nguyệt-Nga có lỗi vì «trộm-lịnh-mẹ-cha» mà tự đính-hôn trong tâm với Văn-Tiên. Nhưng xét theo khía-cạnh «âm» và «tinh» vừa nói thì sự «thầm-mu-trộm-trớc» của nàng có gì là lạ vì nó thuộc thường-tinh, cũng không có gì là đáng-tội vì nó không vượt ngoài khuôn-khổ-lễ-giáo. Chỗ đáng-khen nhứt là một khi mình đã thề nguyễn với lòng, thì thủy-chung như nhứt, ngoài tuy chưa sáu-lễ, động-phòng-hoa-chúc cũng chưa, nhưng nàng định-ninh ý trung-nhan là chồng-rồi. Thật là một tinh-thần và một thái độ ngày nay khó-kiem !

Nếu có người hỏi : Nguyệt-Nga gặp cảnh ngang-trái như Thè-Loan, không biết nàng xử-sự thế nào ? Điều này nàng đã chứng-tỏ : Nàng biết Văn-Tiên đã chết, thế mà vẫn giữ một lòng nguyễn-thờ bức-tượng-trọn đời. Nàng còn dám chết không chịu đi cống-Hồ, thì sao gì Văn-Tiên mù lòa-tật-bịnh. Nàng thờ Văn-Tiên vì tinh-thần, chứ đâu màng thề-chất.

Lại nữa, biết đâu tác-giả Lục-Văn-Tiên không xây-dựng vai Nguyệt-Nga với mục-đích gởi-gắm vào đó một hoài-bão, một chủ-trương của mình ? Một khi đã đính-uốc, dầu tự-mình, dầu do cha-mẹ quyết-định thì phải giữ-cứu

thủy chung như nhứt. Cũng như Cụ Đồ, Cụ đã sanh làm con dân nước Việt, đã chọn nếp Nho phong, đã định trước với quốc-gia dân-tộc, thì Cụ quyết sống thác với sự lựa chọn của mình, với mối tình của mình, mà không chạy theo mạnh bở yếu, không nghĩ đến hạnh-phúc au-toàn cá nhơn mà phụ rãy, phản bội, người tình quốc-gia dân-tộc trong cơn hoạn nạn.

Thưa Thủ-tướng Phu-nhơn,

Thưa Quý vị,

Vào đầu truyện Lục-Vân-Tiên, tác-giả đã nêu lên chủ-trương của mình trong văn-de giáo-dục và tư-cách làm người. Do đây, tác-giả đã đưa ra những con người gương mẫu, khuôn thước mà chính tác-giả đã thực-hiện trong đời sống của tác-giả.

Theo quan-niệm của Nho-giáo mà Nguyễn-đinh-Chiều được nhuần thấm, con người, dù nam dù nữ, không phải sanh ra để toàn thọ hưởng mà để làm nhiệm-vụ của mình đối với tiêu gia-định là người thân, và đối với đại gia-định là đồng bào làng nước. Làm tròn được nhiệm-vụ ấy, phải hy-sinh rất nhiều, hy-sinh cái tiêu cho cái đại, hy-sinh thành phần cho toàn thể. Người xưa đã nghĩ rằng cá nhơn không thể tách khỏi đoàn thể, cá-nhơn không thể sống yên sống vui trong khi đoàn thể lâm vào cảnh bất ổn khốc nạn. Cái chon hạnh-phúc, bắt cứ lúc nào, vẫn nằm trong cái hạnh-phúc chung.

Trong hoàn-cảnh và tâm trạng con người hiện nay, ít ai chịu chấp nhận quan-niệm và thái-độ người xưa. Do đấy mà bây giờ, ít có những gương hy sinh cho đại-cuộc và những người tiết-tháo lại bị chế riếu là « quân-tử Tàu ». Nhưng thử hỏi: quân-tử Tàu có làm hại gì ai hay họ chỉ làm thiệt-thời cho họ? Từ cõi cập kím, những anh-hùng liệt-nữ đều là hạng ít nghĩ đến mình, luôn luôn tự dành sự thiệt-thời thua kém với mục-đích duy nhứt là để cho người khác hạnh-phúc an vui, để cho cái cộng đồng trong đó họ đang sống không vì họ mà hoen ố, suy sụp.

Nguyệt-Nga chưa là một Thánh-nữ, nhưng gái nào xứ sự được như nàng, xem tiết hạnh là trọng, dầu ngộ biến vẫn không tùng quyển, dám hy-sinh

cho lời hứa của mình, thì không còn gì quý hơn. Thè-Loan chưa phải là ác-quỷ, nhưng con người như nàng quả có nhiều diềm xấu, mà không cần suy-nghi nhiều, ai ai cũng đồng ý là không nên bắt chước. Người ta có thể học với cái tốt mà cũng có thể học với cái xấu: tốt thi theo, xấu thi xa tránh. Hai mẫu người con gái của Cụ Đồ đều có ích cho sự giáo-dục con em chúng ta hiện nay mà cùng một tấm gương cho phụ-nữ chúng ta soi chung vây.



Về phần Văn-nghệ, đêm nay đặc biệt có sự góp mặt của nghệ-sĩ tiền-phong Bảy-Nhiêu đã làm khán giả vừa vui cười thích thú vừa bồi hồi cảm xúc với lời « nói thơ Vân-Tiên » è a, ngập ngừng, chất phác nhưng đậm đà hương vị bình dân cách đây nửa thế-kỷ.

Nghệ-sĩ Ba-Vân, với nét mặt ngó ngắt đầy duyên dáng, « nói thơ Vân Tiêu » nhưng vẫn vẻ hơ, bay bướm hơ, giữa tiếng độc huyền cầm náo nuột của nhạc sĩ Ngô-nhựt-Thanh.

Tiếp theo, nghệ-sĩ Năm-Châu trình diễn vở ca kịch « Lục-Vân-Tiên » (3 màn) do ông soạn.



Buổi lễ thứ tư, đêm thứ hai 19-7-1971 được đặt dưới sự chủ tọa của ông Thầm-Phán Trần-văn-Linh, Chủ-tịch Tối-cao Pháp-Việt.

Sau lễ niêm hương, Thi-sĩ Bàng-Bá-Lân, Giáo-sư văn-chương (ban Chuyên khoa) tại nhiều trường Trung-học Thủ-dô thuyết-trình đề tài « Nguyễn-đinh-Chiều, nhà thơ lớn của miền Nam ».

Kính thưa Quý Vị,

Thưa Quý Bạn,

Nhân dịp tờ-chức Lễ Kỷ-niệm Nguyễn-Đinh-Chiều tiên-sinh, Phủ Quốc-Vụ-Khanh đặc trách Văn-Hóa — qua nữ-sĩ Mộng-Tuyết — đã có nhã ý muốn tôi nói một bài về nhà thơ lớn của miền Nam này.

Đề tài buổi nói chuyện cũng do Ban Tổ chức đưa ra : *Khai cạnh Nguyễn-Đình-Chiều Thi-Si.*

Thể nghĩa là Ban Tổ-chức muốn tôi phải tìm hiểu cái thi-chất (matière poétique) trong con người cũng như trong thơ văn Nguyễn-Đình-Chiều để trình bày và chứng minh.

Công việc này được trao cho tôi cũng lại có chỗ dụng ý : Chọn một nhà thơ miền Bắc để nói về thi-tài của một thi-sĩ miền Nam.

Bấy nhiêu dụng ý và chân tình càng làm cho trọng trách trên vai tôi thêm nặng.

Nặng và khó nữa là khác ! Vì ông Đồ là một nhà nho chân chính, thấm nhuần đạo lý Khổng Mạnh, lại sống vào một thời buổi đặc biệt nên càng nặng lòng yêu nước thương nòi.

Văn thơ của ông là thứ « văn dí tài đạo ». Mỗi lời mỗi ý ông viết ra đều nhắm vào đạo-đức nhân-nghĩa hoặc hướng về tò-quốc giang-sơn :

*Chở bao nhiêu đạo, thuyễn không khâm,  
Đâm mấy tháng gian, bút chẳng tà.*

(Dương-Tử, Hà-Mậu)

Cho nên cái chất « thơ thuần-túy » (poésie pure) mò đi và chìm xuống, chứ không nổi bật, dễ nhận thấy như trong những áng văn miêu-tả hay những thi phẩm trữ tình.

Đã thế, trong ngũ quan, có hai giác-quan là cửa ngõ chính để con người tiếp nhận những cái đẹp của ngoại vật, của thiên-nhiên, là thị-giác và thính-giác. Thị ở ông Đồ, cả hai cửa ngõ ấy đều bị lắp kín ! Ông bị lòa hai mắt, rồi sau lại bị điếc cả hai tai. Không nghe, không thấy, ông bị cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, chỉ còn sống với nội tâm mà thôi.

Cho nên, trong tác-phẩm của ông, từ *Lục Văn-Tiên*, qua *Dương-Tử* *Hà-Mậu* đến *Ngu-Tiêu Văn-Đáp Y-Thuật*, những nhân vật ít nhìn, ít nghe những cảnh sắc và âm thanh chung quanh mình mà chỉ tra bàn luận về những điều hay lẽ phải cùng những tình tinh cao đẹp của những tâm hồn thầm-nhuần đạo lý nho-phong.

Trong tác-phẩm của Nguyễn-Đình-Chiều, ta ít gặp những cảnh sắc thiên-nhiên đẹp như tranh vẽ hay những âm thanh rạo rực và khêu gợi của cuộc đời như ở *Truyện Kiều*, *Hoa-Tiên* hoặc *Bích-Câu Kỳ-Ngộ*.

Những nhân-vật chính của ông Đồ là những bậc chính-nhân quân-tử, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm ăn ở sao cho đúng y giáo-diều của Khổng-Mạnh. Cũng vì thế, họ khắc-khổ ngay với chính họ, không một lúc nào dám sống buông thả, ngay cả trong trường-hợp đáng được buông thả.

Kim-Trọng vừa nhắc thấy *Thúy-Kiều* đã « tình trong như đỗ », rồi về nhà mất ngủ quên ăn ! Lương-sinh — trong truyện *Hoa-Tiên* — vừa thoáng thấy bóng nàng Dao-Tiên ở ngoài vườn, đã lòng riêng ngòn ngang trăm mối ! Anh chàng Tú-Uyên trong *Bích-Câu* kỳ-ngộ thì lão-dèo đi theo người đẹp cho đến khi mất hút, dè rồi trở về với bao nhiêu thương nhớ, phải đi lê bái, ăn chay nằm mộng cầu gấp lại người tình !

Lục Văn-Tiên, trái lại, trên đường đi thi, tình cờ gặp bọn cướp đường đang hành hành. Chàng bèn nồi mào anh hùng « giữa đường thấy sự bất bình chẳng tha », ra tay đánh tan bọn cướp, giải thoát được người đẹp là *Kiều* *Nguyệt-Nga* (thật là cơ hội ngàn vàng, ngàn năm một thuở !). Vậy mà khi người đẹp cảm kích, mò cửa xe, định xuống tạ ơn cứu mạng, thì chàng lại ngoảnh mặt xua tay, miệng kêu rối rít :

*Khoan khoan ngồi đó chờ ra,  
Nàng là phận gái, ta là phận trai.*

Thật là đạo đức. Nhưng cũng thật là gõ đá !

Phải chi tâm-hồn bót khô khan, họ Lục bót vô tình một chút, thi cảnh ấy tinh ấy, người ấy tài ấy, & đoạn này làm gì ta chẳng luyến được mươi, mười lăm câu thơ đẹp và truyền cảm làm rung động độc-giả một cách nhẹ nhàng như làn nước êm chảy trong veo dưới cầu, như bóng chiều thưốt tha trong tóc liễu, lúc Kim Kiều lần đầu gặp nhau :

Bóng tà như giục cơn buồn,  
Khách đã lên ngựa, người còn nghé theo,  
Dưới dòng nước chảy trong veo,  
Bên cầu to tiếu bóng chiều thưốt tha.

(Kiều)

Và như thế sẽ đỡ cho diễn-giả biết bao trong việc luyến lịt những vần thơ dẫn chứng !

Song le thái độ vô tình và quá cầu nệ đến mức thiếu cả tế-nhị của Văn-Tiên tuy có làm cho Nguyệt-Nga hơi buồn nhưng không khiến nàng phật ý. Vì thời ấy thi phải có người ấy. Nguyệt-Nga là hiện thân của đạo-lý. Nếp sống của nàng là nếp sống nho phong. Tình-cảm của nàng là tình cảm thầm nhuần nho-giáo. Cho nên đáo hoa ái-tình của nàng mới này nó được trọn vẹn và rực-rỡ trên mảnh đất luân-lý cẩn-cỗi, trong không khí đạo đức khô khan. Yêu vì nết, trọng vì tài, nàng tưởng nhớ Văn-Tiên không lúc nào nguôi, lại vẽ cả « tượng » chàng đê sóm hóm bầu bạn ; và dù chưa có một lời dinh ước, nàng đã nguyện suốt đời chung thủy với người yêu :

Tôi nay phận bạc là ta,  
Nguyễn cùng bức tượng đến già chung thân.

Cũng như Nguyệt-Nga, tâm-hồn độc-giả thời Nguyễn-Đinh-Chiều là tâm-hồn chịu ảnh hưởng sâu đậm giáo-lý Khổng-Mạnh. Họ tôn thờ những vẻ đẹp tinh thần hợp với luân-lý, đạo-đức cổ truyền. Họ nghe lòng tự nhiên rung động trước những vần thơ đạo-lý. Họ thuộc nằm lòng những câu thơ có tính cách rắn đời ;

Hồi ai, lảng lặng mà nghe,  
Dứt rãnh việc trước, lành dè thân sau.  
Trai thời trung hiếu làm đầu,  
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình.

(Lục Văn-Tiên)

và :

Ai ai cũng vốn đồng bào,  
Sanh trong trời đất lẽ nào ghét nhau ?

(Dương-Tử, Hà-Mậu)

Cũng vì vậy mà Nguyễn-Đinh-Chiều không lảng-mạn cũng không trữ tình, không tượng trưng cũng không tả thực ; ông chỉ dùng những lời thơ thông thường giản-dị, mộc-mạc bình-dân để phô bày những tư-tưởng đạo-lý, những xúc-dộng chân thành trước tình nhà nỗi nước. Ông viết mà không chú trọng làm văn-chương. Văn ông có vẻ dễ dàng « xuất ư tự nhiên » mà đi thẳng vào lòng người đọc. Suốt cả hậu bát thế-kỷ 19 và một phần tiền bán thế kỷ 20, tức là hai ba thế-hệ liên tiếp, tác phẩm của ông — nhất là truyện Lục Văn Tiêu — đã được phổ biến rộng rãi và truyền cảm sâu xa trong dân gian ở miền Nam này. Như vậy là ông đã thành công. Và ông xứng đáng là nhà thơ của đạo-lý và đại chúng.

Bây giờ xin mời quý vị và quý bạn hãy cùng chúng tôi đi sâu vào tác-phẩm của Nguyễn-Đinh-Chiều để tìm cái thi-chất (matière poétique) trong thơ văn ông. Tuy ông không cần tới cái thi-chất ấy ; người đương thời cũng đã coi ông là một thi-hảo ; nhưng chúng ta cũng cứ cần phải tìm ra để nhìn ông bằng một nhỡn-quang đứng đắn, để định rõ giá-trị của ông trong văn-học sử nước nhà.

Trong thi ca, cái thi-chất có thể ví như lớp sơn nghệ-thuật : Phết lên cảnh thi cảnh trở nên rõ-ràng, linh-động và gợi cảm. Phủ lên tình thi tình

thêm tha thiết, đậm đà, dễ gây xúc động. Dựa vào văn lý-luận thì lý-luận hết khô khan mà trở nên sôi nổi, nồng-nàn hấp dẫn.

Thơ thiêú thi chất là thơ có xác mà không hồn. Người làm thơ thiêú thi chất là thơ thơ, không bao giờ trở thành thi sĩ. Dựa vào tiêu chuẩn trên đây, ta hãy xem cái chất thơ của Nguyễn-Đinh-Chiều như thế nào hay, nói cách khác, cái khía cạnh thi-sĩ qua tác-phẩm của ông.

Như đã nói ở trên, Nguyễn-Đinh-Chiều ít sống với ngoại cảnh mà chỉ sống nhiều với nội tâm, nên văn tả cảnh trong thơ ông không nhiều, không nhiều tắt nhiên là cũng có.

Xin dẫn chứng mấy cảnh đẹp trong thơ Lục Văn-Tiên :

*Trải qua dấu thở đường đè,*

*Chim kêu ươn hủ tư bề núi non.*

Chi mười bốn chữ, tác-giả đã vẽ rõ được cảnh đường rừng khúc khuỷu âm u.

Và đây là một «cảnh xinh như vẽ» dưới mắt Văn-Tiên trên đường lai kinh ứng thi :

*Ra đi tách dặm băng chừng,*

*Gió nam rì rì đã đưa xuân qua hè.*

*Mảng trông dặm liễu đường hè,*

*Tin ong ngọt ngác, tiếng ve vang đầy.*

*Vui xem nước non non này,*

*Nước xao sóng đợt, non bày đá cao.*

*Màn trời gấm trải biết bao,*

*Trên cảnh chim nói, dưới ao cá cười,*

Bằng hai câu thơ lục bát, thi-sĩ đã tả rất linh-dộng cảnh sớm mai rộn-ropal tại nơi thi-tử :

*Mặt trời vừa khởi mái hiên,*

*Người bron kẽ bán, chợ phiên rộn ràng.*

cũng như cảnh đêm khuya vắng vẻ ở trong hang đá lạnh buốt :

*Đêm khuya ngọt gió thổi lờ,*

*Sương sa lác-dác, mưa tro lạnh-lùng.*

Qua tác-phẩm «Đường-Từ, Hà Mậu», ta cũng lượm được ít đoạn văn tả cảnh đáng chú ý.

Trên đường «trở lại quê hương», Hà Mậu ngắm nhìn cảnh vật hữu tình như tui cười chào đón :

*Hữu tình thay ngọt gió đông,*

*Cành mai nở nhụy, lá tàng reo vang.*

*Cỏ thơm hòn-hòn bên đồng,*

*Như tường mừng khách Đông-hoàng đến đây.*

*Liu lo chim nói trên cây,*

*Như tường chào hỏi khách này về đâu?*

*Hai bên cây mọc giao đầu,*

*Như tường đón rước đàn hẫu người sang.*

*Dưới khe nước chảy tự đòn,*

*Như tường mừng bạn hương-quan tách vời.*

*Trăm hoa đua nở tui cười,*

*Như tường mừng rõ gấp người cố tri.*

Theo chỗ chúng tôi được biết thì khi ông sáng tác văn-chương là lúc ông đã lòa cả hai mắt, nên những cảnh trong tác-phẩm của ông đều là những

cảnh tả bắn, ký-írc. Vì thế, nhiều lúc chỉ đơn sơ vài nét phác họa, không màu sắc, nhưng lại có vẻ đẹp như những tranh thủy-mặc của Tàu :

*Ven ghềnh một nhấp hắt hút,  
Tiếng ngư trong núi, bóng tiêu ngoài khơi.*

hay :

*Ngó lên trên khúc sông quanh,  
Thấy bên vực thẳm có manh cỏ bồng.*

(Đương-Tử, Hà-Mậu)

Mắt thị-giác là mắt rất nhiều, nhất là đối với một tác-giả. Cho nên ta không khỏi ngãm-ngùi xót xa, khi nghe ông than thở :

*Xưa nay trong cuộc gian nan,  
Vật đều có chủ, ai toan chia giành ?  
Kia kia gió mát trăng thanh,  
Tai nghe mắt thấy, mới dành của ta !*

Về văn tả tình, cái tật lòi và điếc không làm ông thiệt thòi như tả cảnh, nên ông đã viết được nhiều đoạn rất truyền cảm, như đoạn Nguyệt-Nga tưởng nhớ Văn-Tiên :

*Tây lầu trống đìèm sang ba,  
Nguyệt-Nga còn hãy xót xa phán minh.  
Dời chân ra chốn hoa-dinh,  
Nhìn trăng mà lại chạnh tình cõ-nhân.  
Than rằng : « Lưu thủy cao san,  
Ngày nào nghe đặng tiếng đàn tri-âm ?*

*Chữ tình càng trưởng càng thâm,  
Muốn p'a khó lợt, muôn dầm khôn phai.  
Voi voi đất rộng trời dài,  
Hỡi ai nỡ đè cho ai đeo phiến !*

hay đoạn nàng trầm mình thủ tiết :

*Nguyệt Nga dạ xót như bào,  
Đêm chong đèn hành, dầu hao than dài.  
Thất tình trầm lược biếng cài,  
Bên màn buông xõa tóc dài ngồi lo...  
Trời khuya lặng-lê như tờ,  
Chạnh niềm nghĩ nỗi tóc tơ chằng tròn.  
Than rằng : « Nợ nucker kia non,  
Cành nhìn như cũ, người còn đi đâu ? »  
Quân hầu say ngủ đã lâu,  
Lén ra mở bức rèm chau mệt minh.  
Thè rằng : « Có bóng trăng thanh,  
Trăm năm xin gởi chút tình lại đây.  
Văn-Tiên chàng hỡi có hay ?  
Thiép nguyễn một tấm lòng ngay với chàng ».  
Than rồi, gói tượng vai mang,  
Nhẩm chàng nước chảy vội vàng nhảy ngay.*

Cũng trong đoạn này, có câu tả cảnh mà tả tình, đẹp một vẻ đẹp giản dị mà duyên dáng, phảng-phất như ca-dao :

Đêm nay chẳng biết đêm nào,  
Vầng trăng mây vẫn, bóng sao sương mờ.

Trên kia, chúng tôi đã ví cái thi-chất trong thơ văn như lớp sơn nghệ thuật phết lên cảnh, phủ lên tình làm cho cảnh tình linh-động có hồn, đưa vào văn lý-luận thì lý-luận hết khô khan mà trở nên sôi nổi, nồng nàn, hấp dẫn.

Dưới đây, xin chứng minh bằng một đoạn luận bàn về sự thương ghét ở đời qua lời ông chủ quán hay chữ :

Tiền rằng : « Trong đục chưa tưởng,  
Chẳng hay thương ghét, ghét thương lẽ nào ? »  
Quán rằng : « Ghét việc tầm phào,  
Ghét cay, ghét đắng, ghét vào tối tâm.  
Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm,  
Đè dân đến nỗi sa hầm sảy hang.  
Ghét đời U, Lệ đa đoan,  
Khiến dân luống chịu lầm than muôn phần.  
Ghét đời Ngũ Bá phản văn,  
Loạn thần đa tiếm, nhân dân nhọc nhăn.  
Ghét đời Thác-quil phản băng,  
Sớm hờ tối đánh lảng-quàng rồi dân.  
Thương là thương đức Thánh-nhân,  
Bị vi Tống Vệ, Khuông Trần tuyệt lương.  
Thương thầy Nhan-tử dở dang,  
Ba mươi mỗi tuồi dứt đàng công-danh.

Thương ông Gia-Cát tài lành,  
Gặp con Hán mặt chịu đành tam phân.  
Thương thầy Đdong-tử tinh thần,  
Tài cao chỉ cả, tiếc phần không ngôi.  
Thương ngươi Nguyên-Lượng ngài ngài,  
Đã hay giúp nước lại lui về cày.  
Thương ông Hán-Dü chẳng may,  
Sớm dâng lời biều, tối dày đi xa.  
Thương thầy Liêm, Lạc mời ra,  
Gặp đời loạn phải về nhà dạy dân.  
Xem qua kinh-sử mấy lần,  
Nửa thương nửa ghét, tâm-thần vẫn vương ! »

Lục Văn-Tiên

Ngoài ra, ta còn lưu ý được đó đây những lời mới ý là long-lanh như những tia ngọc sáng :

Việc người chẳng khác việc trăng trên trời.  
Tuy là soi khắp mọi nơi,  
Khi mờ, khi tỏ, khi voi, khi đầy.

Hoặc tả lúc Hồn-Minh và Văn-Tiên gặp lại nhau khi cùng trải qua cơn hoạn nạn :

Minh nghe Tiên nói động tình,  
Hai hàng chau lụy như bình nước nghiêng.

Vì sự đời việc người như trăng khi voi khi đầy khi mờ khi tỏ kè đẽ

khá tân kỳ. Không nói lệ rơi lâ-châ hay nước mắt như mưa, như người ta thường nói, mà viết lệ đỗ « như bình nước nghiêng » thì thật là một sáng tạo độc đáo.

Trên đây là những cảnh, những tình, những tư-tưởng đạo-lý trong văn lục bát. Giờ ta hãy xem những cảnh, những tình cùng tình thần yêu nước của ông trong thơ Đường-luat và những bài văn-té.

Đây là một cảnh « Chạy giặc », rất linh động :

*Tan chở vừa nghe tiếng súng Tây,  
Một bàn cờ thế phút sa tay.  
Bỗn nhà lũ chó lảng xăng chạy,  
Mắt bồ bấp chém đáo dác bay.  
Bến-Nghé của tiền tan bợt nước,  
Đồng-Nai tranh ngồi nhuốm màu mây...*

Với hai câu đề, tác-giả đã khéo nói lên được nơi chốn, thời gian cùng sự đột ngột của cuộc tấn công của giặc Pháp. Chữ « phút » tả được sự bất ngờ nhanh chóng đến không kịp đề phòng !

Chiến tranh khai diễn khác hẳn lề lối xưa, vì có những khía cạnh tân kỳ : tầu đồng, súng trận. Tiếng súng nổ vang rền không những làm kinh hồn dân chúng mà còn làm bạt via cả muông chim.

Không nói đến người, chỉ tả « lũ chó bầy chim » mà người đọc như thấy rõ cả cảnh dân chúng chạy giặc tàn cư hồn-dộn cuống quít. Ý tại ngoài, thật khéo ! Những chữ « lảng-xăng », « đáo-dác » tả rõ được vẻ sự hãi cuống cuồng.

Hai câu luận về rõ cảnh diêu tàn của đất nước bị chiến-tranh tàn phá. Tiền của tan như bọt nước ; nhà tranh nhà ngói đều cháy rụi khói bốc như

mây mù. Thật là « phong trần đến cả sơn khê, tang thương đến cả hoa lila cỏ này » !

Và rồi từ đấy khói lửa ngày một lan tràn, dân chúng diêu linh phiêu bạt, khiến nhà thơ của chúng ta bao xiết ngậm ngùi :

*« Đoái sông Cần-Giuộc, cỏ cây mây dặm sầu dắng ; nhìn chợ Trường-bình, già trẻ hai hàng lụy nhô... »*

*Đau đớn bấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo-lết trong lều ;  
não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, con bóng xé vật-vờ trước ngõ. »*

Ông diêu Phan-thanh-Giản, diêu Phan-thanh-Tòng, tể Trương-công-Định bằng những lời thật chân thành và cảm động :

*Ba triều công cán đổi hàng só,  
Sáu tỉnh cương thường một gánh thâu.  
Trạm Bắc ngày chiều tin điệp vàng,  
Thành Nam đêm quanh tiếng quyên sầu.*

(Điêu Phan-thanh-Giản)

*Cơm áo đèn rồi on đất nước,  
Râu mày giữ vẹn phận tôi con.  
Tinh-thần hai chữ phau sương tuyêt,  
Khí-phách ngàn thu rõ núi non.  
Ngãm chuyện ngựa Hồ chim Việt cũ,  
Lòng đây tưởng đó mất như cồn.*

(Điêu Phan-thanh-Tòng)

« Tướng-quân còn đó, các nơi đạo tặc thay kiêng dè ; tướng-quân mất rồi, mấy chỗ nghĩa binh thêm bái xái... »

Ôi ! Trời Bến-Nghé mây mưa xài-xụt, thương anh hàng gấp lúc gian truân ; đất Gò-Công cây cỏ ủ-ê, cảm thán-tử hết lòng trung ái... »

(Văn-té Trương-Định)

Nhưng người mà Ông dành trọn vẹn cảm-tình chính là đám nghĩa-quân vô danh, những người trai hiên ngang lìa bỏ gia-dinh xung vào quân-dội, không vì tư lợi mà vì nghĩa công, chẳng nề vỗ khí thô sơ, không sợ tàu đồng súng trận, nên ông hết lời để cao họ :

« Chưa quen cung ngựa, đưa tôi trường nhung ; chín biết ruộng sâu, ở theo làng hộ.

Việc cuộc, việc cày, việc bừa, việc cấy tay vốn quen làm ; tập khiên, tập mác, tập đáo, tập cờ mắt chưa từng ngó.

Đêm thấy bóng bong che trăng lớp, những muôn ăn gan ; ngày xem Ông khói cháy đèn xì, toan ra cẩn cõ.

Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kính ; chẳng thèm trốn ngược trốn xa, chuyến này dốc ra tay bộ hồ.

Vốn chẳng phải quân cơ quân vệ theo dòng ở lính diễn binh ; chẳng qua là dân ấp dân làng mến nghĩa làm quân chiêu mộ.

Mười tám ban võ-nghệ nào đợi tập rèn ; chín chục trận binh thư không chờ bài bối.

Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu bùa ngồi ; trong tay cầm một ngọn tăm vông, chỉ nài sấm dao tu nón gỗ.

Hoa mai đánh bằng rơm con cái, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia ; gươm đeo dùng một lưỡi dao phay, cẳng chém đặng đầu quan hai nő. Kẻ đậm ngang người chém dọc, làm cho mã-tà ma-ní hồn kinh ; bọn hò trước lũ ó sau, trỗi kệ tầu thiếc tầu đồng sáng nõ... »

(Văn-té vong hồn mệ nghĩa)

Thật là bức chân-dung đầy đủ và linh-dộng cả về hình-thức lẫn tinh-thần của những cựu quốc quân du-kích anh-dũng và yêu nước.

Càng cảm mến người dân quân đầy tinh-thần hi sinh vì nước, ông càng khinh ghét lũ người hèn nhát khom lưng cút đầu theo giặc :

« Sông làm chi theo quân tà đạo, quăng vừa hương xô bàn độc, thay lại thêm buồn ; sông làm chi ở lính mã-tà, chia rưốn lạt gậm bánh mì, nghe càng thèm hồ.

Thà thác mà được câu đích khái, về theo id-phụ cảng vinh ; hơn còn mà chịu chữ đầu Tây, ở với man-di rất khõ. »

Cái thi chất ở đây là sự chân thành cộng với một bầu nhiệt huyết cuồn cuộn tuôn ra lời văn như sấm ran nhự thác đồ nên đã gây được hào khí bừng bừng và có sức truyền cảm mãnh liệt.

\*

Tóm lại, Nguyễn-Đình-Chiều thật là một thi-sĩ. Mặc dầu văn ông là thứ « văn di tài đạo » ít chú trọng làm văn chương, mà chỉ cốt nói lên tiếng lòng chân thành của ông trước tình-trạng đau thương của đất nước, hoặc truyền bá đạo-lý của thánh hiền mà ông cho là hay là đẹp, hoặc phổ biến y-thuật mong giúp ích cho đời.

Nhưng không vì thế mà ta không bắt gặp đó đầy cái chất thơ phảng-phất trong những câu tả cảnh, những đoạn tả tình và cả trong những đoạn luận

bèu về đạo lý. Cái hồn thơ bàng bạc sau tác-phẩm của ông đời khi đã giúp cho tú-văn, ông thêm hùng, hoi-văn ông thêm mạnh, xứng đáng là thứ văn tranh đấu « bút kinh » quân thù.

Sở dĩ cái chất thơ ít bộc lộ trong thi-phẩm của ông là vì ông không làm thơ cho ông, mà làm thơ cho đời. Hay, nói cách khác, ông không làm thơ để... làm thơ, mà ông làm thơ để nói lên một điều gì cần nói.

Vì ông là một nhà thơ có nhiều tâm-sự : Tâm-sự một người con hiếu, một người tôi-trung, một đệ tử trung thành của Nho-giáo luôn luôn khắc kỷ lô giũ mình cho trong sạch, tôn trọng đạo lý cương thường, một người có tài đức mà gặp lầm gian-truân, một người nhiệt thành yêu nước thương nòi mà hận không thể vẩy vùng ngang dọc nhưng vẫn luôn luôn cố sống ra người hữu ích, nên dù ở trong nghịch cảnh đau buôn :

*Ôi thời ! con mắt đã mang lấy sầu,  
Mịt mù nào thấy chí đau !*

mà vẫn lo :

*Dốc lòng trả nợ áo cơm,  
Sống vang tiếng nghĩa, thác thơm danh hiền.*



Nhân thuyết trình về Nguyễn-Dinh-Chiều tiên-sinh, tôi cảm hứng có làm một bài thơ vịnh Người, xin đọc hầu quý vị nghe, đồng thời cũng để kết thúc bài nói chuyện :

### VỊNH NGUYỄN-ĐÌNH-CHIỀU

(qua tác phẩm Lục Vân-Tiên)

*Gái phải trinh mà trai phải trung, (1)*

*Vân-Tiên họ Lục chí tang bồng.*

*Nêu cao chữ hiếu lùa con mắt, (2)*

*Giữ trọn niềm vẹn vẹn dài đồng.*

*Mượn bút cười ghi trò thế sự ;*

*Đem văn buồn giải hận non sôig.*

*Gửi vào miệng quán lời thương ghét,*

*Lưu lại ngàn sau một tắc lòng (4).*

### BÀNG BÁ-LÂN

(1) Mở đầu truyện Lục Vân-Tiên đã có câu dễ cao trung hiếu tiết nghĩa rất được truyền tụng :

« Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh là câu trau mình ».

(2) Lục Vân-Tiên đi thi, được tin mẹ mất, vội bỏ về chịu tang, đọc đường buôn thương khóc lóc nhiều thành đau mắt nặng rồi bị mù.

(3) Trong truyện Lục Vân-Tiên có ông chủ quán hay chữ, bàn luận kinh sử với khách trọ là bạn-st-tử và Lục Vân-Tiên, ông ta luận về việc đời đêng thương cũng như đêng ghét, đại loại có những câu :

« Quán rằng : Ghét việc tầm phào,

Ghét cay, ghét dắng, ghét vảo tối tăm...

.. Xem qua kinh sử mấy lần,

Nửa thương, nửa ghét, tâm thần vẫn vương lâ.

(4) « Ta hờ, văn chương chí sự thốn tâm thiên cổ » (Cô văn).

Nhân буди nói chuyện này, các nghệ sĩ Bích-Thuận, Hồ-Điệp,



NỮ NGHỆ-SĨ HỒ-ĐIỆP NGÂM THƠ

Hoàng-Long với phần đêm nhạc do các nhạc sĩ Bửu-Lộc, Nguyễn-Đinh-Kiều, Ngô-Nhật-Thanh, Cín Trich đảm trách đã ngâm nhiều bài thơ do các văn, thi-hữu của Thi sĩ Bàng-Bi-Lân có lòng yêu mến gửi đến :

#### VỊNH NGUYỄN-ĐÌNH-CHIỀU

*Khóc Mẹ đến lùa đôi mắt,*

*Hiểu tâm kia nghĩ thật đáng thương !*

*Ngàn thu Hồng-Lạc văn-chương,*

*Lục Văn-Tiên vẫn chỉ đường hiếu trung.*

*Nguyễn-Đinh-Chiều oai hùng đau khổ :*

*Một nho-gia phong-độ cao siêu.*

*« Truyện Kiều Nam-bộ » (1) đòi yêu,*

*Người Tiều Văn Đáp cảng nhiều lời khen.*

*Việt-Nam Cộng-Hòa, tem loại mới,*

*Hình ảnh ghi, còn mãi lưu danh.*

*Mặc dầu trong cảnh tang minh,*

*Văn đem hào-khi luyện thanh-niên nhả.*

*Yêu Nước, quyết chẳng hòa cùng Pháp ;*

*Mỗi miền Nam bi đát khôn khuây.*

*Lòng quân-tử chẳng đổi thay,*

*Muốn con em Việt mai ngày hiên ngang.*

*Sao cho thật vẹ-vang đất nước ;*

*Trai hiếu trung chức tước huy-hoàng.*

*Gái thì tiết liệt đoan trang,*

*Như Văn-Tiên sánh với nàng Nguyệt Nga.*

*Ngày kỷ niệm lòng ta cảm nhớ,*

*Một danh-nho rực-rỡ miền Nam.*

*Tác-plong dễ mến dễ thương,*

*Lưu danh thiên cổ văn-chương với đời !*

(Đà-lạt, ngày 28-6-71)

TUỔNG PHỐ

(1) Người miền Nam xưa vẫn coi Lục Văn-Tiên là « Truyện Kiều của Nam-bộ ». (TP)

## LÒNG ĐÂY TƯỞNG ĐỒ

(Nhân ngày kỷ-niệm thi-sĩ Nguyễn-Dinh-Chiều)

Gió cuồng loạn nghe cành run rẩy,  
 Chạnh tác riêng chim Việt ngựa Hồi.  
 Ngang Hoàn-Sơn mây chiều mờ giãy  
 Mực sẵn đêm dài Nam Bắc hai đồ.  
 Bên hời Bên-Tre địa linh nhân kiệt !  
 Bao gốc vũng ngọn xanh hây vùng lên cây viết  
 Mà chép ra từ cặp mắt giึง khô  
 Những dòng chữ rực hào quang khí tiết  
 Của một Ông Đồ !

Những dòng chữ từng xé tan trường đạ  
 Vây quanh thân thế bắc cao-hiền,  
 Người thơ, tác giả  
 Lục-Vân-Tiên.  
 Cũng vây quanh bốn trời Gia-Định.  
 Rồi ba lính, sáu tinh  
 Lòng dồn bồng tối triền miên.

Ông Đồ-Chiều — bậc cao hiền ấy —  
 Đã đứng đây,  
 Khoi sâu tâm huyết tạo thành văn.  
 Mỗi chữ một tiếng thét,  
 Mỗi câu một lời răn.

Như sấm như sét  
 Từng đoạn từng văn,  
 Điều trung-liệt  
 Tế sĩ-dân,  
 Khoan thai mà thông thiết  
 Dư sức năng ngàn cân.  
 Nỗi lòng than phượng khóc lán,  
 Thương là thương lúc qua phán cõi này.  
 Càng thêm ghét dâng ghét cay,  
 Sớm hòa tối đánh một bầy đa đoan.  
 Mài trác Quân-tử,  
 Gọi thép Long-toàn.  
 Bèo mây nứa giác mê man,  
 Hồi thanh sáu ngả dâng tràn nước non.  
 Lòng đây tưởng đó — sét son —  
 Thì quê ta mất như cõi... ai oí !

Như cõi, tất phải cõi, không thể mất !  
 Thời gian sớm muộn thời mà.  
 Ôi Chân-lý bắt di của Giồng-nòi bắt khuất,  
 Ông Đồ Chiều đã nói lên bằng lời thơ đẹp nhất !  
 Dẫu trăm năm lê trôi xa  
 Văn cõi có mặt  
 Trong lòng chàng ta.  
 « Thủ du mà giữ đạo nhà »  
 Sáu chữ ấy rền vang hồn sáu tinh,

Còn nhắc lẽ tồn vong suy thịnh

Giờ đây khắp nèo sơn hà.

Một phen Người giáng bút, Thơ muôn đời thăng hoa.

Ôi Người Thơ, bậc cao hiền phép tắc,

Räch đời chiếu không ngồi chung với giặc !

Cây viết này, ai dám bão mềm ư ?

Dawn xe Hành Đạo

Gian nguy không từ.

Ông Đồ rủ áo

Hương còn ngát đậm mê trăn loạn thảo

Đêm dài tám chục năm dư.

Và giữa con giông bão

Tinh anh còn động ngọc Thi Thư,

Còn treo gương Lễ giáo

Thẳng tắp con đường Vạn-Thế-Sư...

Trái mẩy đất trời điện đao

Trường di-lối mắt nắng mưa lo lão

Ngoài Hiếu-trung Tiết-hạnh, ngóng đau chờ !

Hồi ai cõ quốc bình cur

Khói hương một budi trầm tư những gì ?

(Sài-đô, tháng 7 dl. 1971)

VŨ-HOÀNG-CHƯƠNG

### VĨNH NGUYỄN-ĐÌNH-CHIỀU

Lục tỉnh miền Nam một sĩ-phu,

Nguyễn-Công Mạnh Trạch xứng vai trò.

Soi đường giáo hóa, cây đèn sáng,

Khúc dâng sinh thành, suối lệ khát.

Đại cuộc xoay ngang chiều nước Việt,

Tiêu khoa giữ vững tiết nhà Nho.

Ông Nghè, ông Công theo trào mới,

Danh vọng hơn chặng một cụ Đồ ?

(Sài-thành, ngày 22-6-1971)

### ĐÔNG-XUYÊN

### TẬP LỤC-VĂN-TIỀN

Lời chiến sĩ gởi vị hôn thê

23      Làm trai trong cõi người ta,

42      Hội này chẳng gặp còn chờ hội nao ?

5        Trai thời trung hiếu làm đầu,

82      Mang dai Tử-Lộ, quay bầu Nhan-Uyên.

251     Vái trời cho dâng vuông tròn,

356     Muốn lo việc nước hãy toan việc nhà.

475     Hồi thời ta phải nói ra,

358     Đại khoa đầu dặng, tiêu khoa lo gì !

537     Công danh phú quý mang chi ?

580     Sao đời vật đài còn gì mà trông ?

137     Dẹp rồi lũ kiền chòm ong,

244     Trăm năm cho vẹn chữ đồng mới an.

NGUYỄN-VĂN-HÀO

## TẬP LỤC-VÂN-TIỀN

tả thân thế Cụ Nguyễn-Đinh-Chiều  
(tác giả Truyện Lục-Vân-Tiền)

- |                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Giòng chữ số 313 | Bấy lâu đèn sách ra công              |
| 622              | Nghỉ đồi cơn lại nǎo nàng đồi cơn     |
| 647              | Trọn đồi một tẩm lòng son             |
| 76               | Trăm năm đốc chữ keo sơn mọi lời      |
| 593              | Êo le ai khéo đặt bày                 |
| 920              | Đau chi nên nỗi nước này khá thương   |
| 933              | Trong khăn lụy nhỏ chửa chan          |
| 642              | Ôi thời con mắt đã mang lấy sầu       |
| 81               | Quần bao thân trẻ dãi dầu             |
| 882              | Còn ai nâng đỡ trước sau cho mình     |
| 1213             | Trời sao nỡ phụ tài lành              |
| 12               | Tháng ngày bao quản sân Trình lao dao |
| 643              | Mịt mù nào thấy chí đâu               |
| 702              | Thêm đau trong dạ như bào như xoi     |
| 1129             | Lệnh đèn gió dập sóng đồi             |
| 1142             | Lánh nơi danh lợi chồng gai cọc long  |
| 29               | Sau dầu tỏ nỗi đực trong              |
| 464              | Gãm nghi Tiên, Trực, viết tùng cõ-thi |
| 537              | Công danh phú quý màng chi            |
| 580              | Sao dời vặt đồi còn gì mà trông       |
| 621              | Trong chừng đậm cũ thăng xông         |
| 1076             | Nhờ ba hưởn thuốc đỡ lòng hôm mai     |

- |      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 1741 | Tấm lòng chẳng muôn của ai           |
| 1168 | Mai danh ăn tích bảy chày náu nương  |
| 241  | Hữu tình hai chữ uyên ương           |
| 458  | Đãi người văn-vật đãi trang anh-hùng |
| 539  | Rừng Nhu biền Thánh mènh mông        |
| 824  | E khi mưa nắng ai cùng đỡ che        |
| 847  | Trường thi một lũ vừa rẽ             |
| 870  | Muốn cho dặng việc quần gì lao dao   |
| 999  | Đã ba thứ tóc trên đầu               |
| 1458 | Muốn lo việc nước, phải âu đạo nhà   |
| 1603 | Cứ trong sách vở nói ra              |
| 1766 | Thảo cha, ngay Chúa, mới là tài-danh |
| 71   | Sau dầu dặng chữ hiền vinh           |
| 284  | Họa ra một bức tượng hình Văn-Tiền   |
| 381  | Thiết trang luồng-đống đã dành       |
| 1192 | Muộn mà Khương-Tử cũng vinh một đời. |

(ngày 12-07-1971)  
TAM-LANG Vũ-Đinh-Chí

## CÂU-ĐỐI

(nhân Lễ kỷ niệm cụ Nguyễn-đình-Chiều)

Trước đèn xem truyện Tây-Minh, trai thì trung hiếu làm đầu, gái  
cố trau mình gìn tiết hạnh,  
Dười ách gấp thời Pháp-thuộc, nước đã hận thù ra mặt, dân thề  
đò máu chồng xâm lăng.

(19-7-71)  
TẾ-NHỊ

Để kết thúc buổi lễ, Ban Bích - Thuận trình diễn vở Kịch thơ  
« Lục-Vân-Tiền ».

MỘNG-TUYẾT  
THÁT TIỀU MUỘI

*nhan dip theo phái đoàn  
phủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa*

du khảo vùng ba-tri  
thăm mộ cụ đồ-chiều

*Tập ghi của Mộng-Tuyệt thất tiêu muội  
Thân quý tặng chị Mai Huỳnh Hoa*

Tôi có việc phải về Hà Tiên. Tôi cố giải quyết cho xong để về kịp ngày 11-7-1971 tháp tùng phái đoàn du khảo do Phủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa tổ chức đi thăm mộ cụ Nguyễn-Đinh-Chiều nhân dịp kỷ niệm 150 năm诞 sanh của bậc nho-gia chí-sĩ của miền Nam nước Việt này.

Đất Hà Tiên, quê hương bé nhỏ của tôi, sanh trưởng ở đó, trong một hoàn cảnh địa linh cầm tú, ngước mắt trông ra là non, là nước, là hang, là động, bước một bước là vấp phải di tích lịch sử. Bờ thành cổ, vách đá xưa, đèn thờ, lăng tẩm đều thu gọn trên một dãy núi Bình San ở sát ngay thành phố. Đúng là một cảnh non bộ vừa tầm mắt nhìn mà cũng vừa cho bước nhàn du thường lâm.

Do đó mà từ bé, tôi chưa thấy khao khát tặc lòng hoài cổ, thiết tha ý ngao du xa lạ nào khác bao giờ.

Lớn lên tôi mới biết ước mơ những cảnh sông sâu nước chảy, đồng ruộng phì nhiêu cỏ bay thẳng cánh của vùng châu thổ Cửu-long-giang.

Anh Đông-Hồ đã cho tôi cái hy vọng là ngày thanh bình nào đó, chúng tôi sẽ lang thang một vòng Lục tinh để anh thăm lại dấu chân, vết mực cũ và để cho tôi thường thức cảnh :

« Gió đồng gợn mặt biển xanh  
Sóng xao tóc lúa vây quanh xóm làng »

và cũng để bồi hồi với cảnh :

« Sông chiều ấy bên bờ bên lờ »  
mà cùng « bàng khuất trước dòng nước ngả ba sông »

và nhất là thăm những di tích lịch sử. Nào cù lao ông Chưởng, đèn thờ Nguyễn Hữu Cảnh, nào bia đá Thoại-Ngọc-Hầu, Sóng thần ở trước miếu Mai Bá Hương.

Tôi đã dốt địa dư mà cũng dốt luôn lịch sử, cho dầu là địa dư của miền sông nước trong quê hương, cho dầu là lịch sử của các bậc tiền nhân đã gắn liền với đất nước.

Anh Đông Hồ thì, trên bước đường du lâm đến một nơi nào, anh cũng giảng giải rành mạch phương hướng, địa thế, lịch sử đất nước, sự nghiệp tiền nhân. Có lẽ sống bên anh tôi quen ý lại, anh là một “quyền tư diễn hoạt bát”, có điều ngờ, có điều không rõ, hỏi đến, tức thi dễ dàng linh hôi, không cần phải tra cứu sách vở lôi thôi. Trí óc tôi đã quen lười tìm tòi, lười ghi nhớ. Bây giờ không còn anh bên cạnh tôi thấy chói vói. Tự mình phải tìm tòi, tự mình phải ghi nhớ, tự mình phải xông pha...

★

Tôi náo-nức tham-dự phái đoàn du khảo cũng vì lẽ thời bấy giờ khó mà

đi đến nhưng có đi chỉ xa xôi trong làng, trong quận riêng rẽ được. Mà có đi được nữa thì có còn ai làm đồng đạo chủ cho bây giờ.

Trong phái đoàn ngoài ông Quốc-Vụ-Khanh, ông Đồng-lý Văn-phòng và nhân viên trong Phủ ra thì tôi được gấp đồng đủ mọi giới học giả, nhà thơ, nhà văn, bọn nhà báo, phóng viên, nghệ sĩ, nhiếp ảnh, quay phim.....

Người mà tôi gặp trước tiên bên thềm nhà Văn hóa là ông Tam Lang tuổi đã thất tuần mà cũng còn hăng hái tham gia.

Vậy trong thành phần hùng hậu gồm những người trẻ đôi mươi cho đến người già trên thất tuần đó đã đi du khảo bằng cách nào.

\*

Có lẽ vì thấy ba chúng tôi «chân yếu tay mềm» cho nên được sắp cho ngồi riêng một chiếc xe nhỏ của ông Công-cán Ủy-viên.

Trên đường dài từ Saigon xuống Mỹ-Tho, chị Ái-Lan, cô Bích-Thuận và Mộng-Tuyết kè chyện khào, bắt cô Bích-Thuận kè lại đời nghệ-si của cô từ thuở theo gánh Tổ-Như từ Bắc vào Nam cách đây đã trên 35 năm.

Chị Ái-Lan thì đã quá lục tuần, Mộng-Tuyết cũng gần sáu chục, cô Bích-Thuận thì khoe rằng «trên vai bất hoặc dưới tuần tri thiên», cùng là đồng bệnh ngại gió e sương.

Tôi vội tay quay cửa kiếng cho khít lại, cô Bích đã rỗi rít :

— Cám ơn chị, cám ơn chị nhiều lắm, em đang sợ gió đây.

Tôi nói đùa :

— Lữ-Bố với Địch-Thanh sao mà yêu diệu thế ! — Vâng Lữ-Bố chỉ hiện ngang trên sân khấu dưới ánh đèn thôi. Chứ bây giờ em ngại xông pha lắm rồi !

Xe sắp qua cầu Bến-Lức, một tiếng nổ của người binh sĩ canh cầu bắn bόng. Cô Bích ôm chầm lấy tôi và chữa thẹn : — Ấy Lữ-Bố cũng sợ tiếng nổ lắm chị ơi !

Trước tôi cũng nhất nghe tiếng súng lảm. Nhưng bạn về Hà-Tiên vừa mới đây, trên kinh Rạch-giá Hà-tiên, đò máy đang chạy băng băng ngon trơn, chợt một tiếng nổ kinh hồn tiếc theo là một giây đạn liên tiếp. Đang trên vồng tôi tuột ngay xuống sàn đò. Tôi thấy những ông binh-sĩ ngồi trước mũi hoặc trên mui, sau lái hay ngay cửa bước vào khoang đò hép, nạp từng gắp đạn bắn bόng lên không. Vỏ đạn bay tua tua vào người tài công ngồi bên tay lái. Hành khách im thinh nhau. Có lẽ mặt tôi xanh hơn hết, một khách đồng hành trấn an : Không sao đâu, tôi chợt rồi mà. Những người nhà binh quá giang từng đoạn đường họ hay bắn choi như vậy.

Bạn về tôi phải uống thuốc trợ tim để cho đỡ hồi hộp.

Xin lỗi tôi đã đem cái nỗi lo sợ hôm trước mà kè kè dài dòng ở đây.

\*

Đoàn xe qua lắc Rạch miếu, rồi vầy đoàn với xe của tỉnh Kiến-Hòà do ông Đại-tá Tinh i trưởng hướng dẫn đi thẳng quận Ba-Trí.

Dừa xanh mát mắt, tay vầy đong đưa làm cho người nhìn thoải mái. Tôi nhớ đến Vân-Muội người An-hội, ngày i hổ dã khoe với tôi rằng nhờ gội đầu và tắm nước dừa mà da trắng, tóc vàng, khoe là con gái Bến-tre toàn gội đầu bằng nước dừa cho nên mượt tóc.

Trên con lộ nhỏ không được sáu sàng mấy, dừa lín bờ sông « Chết Sẩy ». Tất cả xe nhỏ đều bỏ lại, qua phà để sang đoàn xe khác. Một dây xe dấp và Va-góng đậu dài dài, hứa hẹn đoàn đường sắp tới sẽ nhiều đoạn gồ ghề lắm đây. Bộ ba chúng tôi bị xé lè, mạnh ai nấy tìm xe mà trèo. Tôi lên

được chiếc Va-gông với cự Ái-Lan, cô Bích-Thuận thì trèo lên một chiếc xe đíp.

Đoàn xe qua làng, qua chợ nhỏ, hai bên đường đồng ruộng chạy dài thỉnh thoảng mới gặp một thôn ấp. Đường vắng ít gặp xe qua lại, mà hai bên đồng cũng ít thấy người làm ruộng, có lẽ vì chưa tới mùa.

Xe đi qua chợ Giồng-Trôm, gọi cho tôi một nhó nhung xưa cũ. Một bận nào đó anh Đồng-Hồ đi chơi về với món quà thô sần kèm theo câu: *Bánh tráng Mỳ-Lồng, bánh phồng Sơn-Đốc* thì chợ Mỳ-lồng cũng vừa mới thoáng qua.

Đến quận Ba-Tri, đoàn xe chạy luôn đến trường Trung học quận, là điểm tiếp xúc của Phủ Quốc-Vụ-Khanh với thân hào nhân-sĩ sở tại.

Trước hết là vị Đại-Tá Tinh-trưởng tỉnh Kiến-Hòa đọc lời chào mừng ông Quốc-Vụ-Khanh và Phái-doàn du-khảo.

Kế đến là 2 chị em Bà Nguyễn-thoại-Long 68 tuổi, bà Nguyễn-kim Phụng 65 tuổi, cháu nội của cụ Đồ. Bà Nguyễn-kim Phụng thay lời gia-tộc mà cảm ơn Phủ Văn-Hóa đã làm lễ tưởng niệm nội-tò của Bà. Lời lê bình-dị chân-thành, bà kề sờ tiêu-sử và sự nghiệp văn-chương của cụ Đồ và đọc một bài trong Ngũ-luân tuyệt-cù:

*Vua phải vua, tôi phải đạo tôi  
Sửa sang giồng mồi nén ngôi  
Minh lương hri chửi vầy trên dưới  
Nước tri nhà an bốn biển vui.*

Bà đọc với giọng tự nhiên, tin tưởng và hăng diện vì sự nghiệp của ông cha.

Rồi đến ông Đại-diện Ủy-ban trùng tu mộ cụ Đồ. Ông đưa trình dự án xây cất đền thờ, sửa sang phần mộ và xin được trợ cấp một ngàn-khoản.

Ông Quốc-Vụ-Khanh đáp từ bằng lời lẽ ôn hòa cõi hữu. Ông tự nhận là người của cù-lao Bảo-hạt Bến-tre này. Giữ trọng trách Văn-hóa ông có bồn phận với tiền nhân, nhất là bậc tiền nhân như cụ Trọng-Phủ đây từng nêu cao khí-tiết, tinh thần ái-quốc, giữ vững tiết-tháo của kẻ sĩ trong buổi giao-thời của lịch-sử nước nhà.

Ông lại cho biết Phủ Đặc-Trách Văn-Hóa sẽ chú ý dự thảo một đạo luật bồ túc luật thời Pháp-thuộc về việc giữ gìn di-tích lịch-sử gồm các ngôi cõi mộ của các bậc danh-nhân, chí-sĩ mà trước đây không được chú ý.

Tôi chỉ nhớ qua loa như vậy, trong khi đó tôi thấy cô Mai Hương, phóng viên Việt Tấn Xã ghi ghi trên quyền sô tay. Ông Mã Công Triết, ký giả báo Viễn đông cũng lược chép, anh Phan-Kim-Thịnh chủ bút tạp chí Văn học thi lăm le ống thu thanh của chiếc cassette đang nằm trong cái đai to, mà thoát tiên tôi không hiểu anh mang hành lý chi mà nặng thế.

Xong nghi thức đón tiếp rồi thì phần chính yếu bắt đầu. Cuộc lèn xe lại rầm rộ để đến chiêm bái phần mộ tác-giả Lục-Văn-Tiên.

Tôi may mắn bước lên xe có sẵn một vị lão thành. Được biết bậc kỳ-lão này là vị sư phó của ông Đồng-lý. Cụ đã gần tám mươi mà bộ vẹ hiên ngang, lại có nét vui vẻ hiền hòa. Cụ vốn người vùng này cho nên rất am-tường cảnh vật.

Đường quanh co qua làng, qua xóm, qua bờ ruộng rồi mới quẹo vào cõng đưa đến phần mộ.

Trên một thửa đất bằng, một nền gạch vuông vức cao độ tam tấc. Hai ngôi mộ hình vuông dài nằm song song cách khoảng. Giữa hai ngôi mộ là mộ bia cao độ hơn thước rưỡi. Trước đó có bức đá làm bàn, có lư hương, bình hoa. Trong khi phái đoàn niệm hương chiêm bái, thì chúng tôi tản mác để ý quan-sát chung quanh.

Phần mộ này được trùng tu vào năm 1958. Mộ bia bằng xi-măng khắc

chữ : Nguyễn Đình Trọng-Phù chí mộ, hai hàng chữ nhỏ hai bên là ghi ngày tháng. Bia chỉ ghi sơ lược vì là lập ngày trung tu.

Hai bên mộ bia là đôi câu đối.

Trong khuôn vuông của mỗi chun mộ có chữ Nhật 仁 và chữ Nguyệt 月 tượng trưng cho Ông và Bà (cho âm và dương).



(nhìn từ trái qua mặt)

- MỘ BÀ (TƯỢNG TRUNG CHỮ NGUYỆT) VÀ ÔNG  
(TƯỢNG TRUNG CHỮ NHẬT) NGUYỄN-DINH-CHIỀU
- MỘ NỮ-SĨ SƯƠNG-NGUYỆT-ÁNH

Phía sau, hậu đầu thi có hai mộ bì bằng đá dựng ngay đầu mỗi ngôi mộ. Hai mộ bì này mới là bia cũ bằng đá hoa cương, có ghi đầy đủ chi tiết của mỗi ngôi mộ. Nhưng vì đã bị một lớp sơn xanh mới phủ trùm lên (có lẽ một lượt với nước vôi mới quét trắng toát ở phần tô hồ). Nét chữ thì đã lại bằng sơn màu vàng. Thứ bia đá hột mè này chữ đã khó đọc lắm rồi, thêm bị phủ

lớp sơn thi khó mà đỡ cho đúng nét. Chữ còn, chữ mất, chữ đúng chữ sai làm cho hai mộ bì này không nói được điều gì cho người viếng mộ được thỏa mãn.

Chúng tôi xin phép mở một dấu ngoặc ở đây. Các lăng tẩm của họ Mạc ở Hà tiên được ~~có~~ những mộ chí rất là rành rẽ. Đá thi bằng thứ đá mịn màng, chữ thì là lối chữ chân phượng sắc bén. Trải dã bảy tám thế hệ qua rồi mà bia còn rõ-ràng như mới. Căn cứ theo mộ chí của giòng họ Mạc người có công khai sáng đất Hà tiên, Giáo sư Trần-Kinh-Hòa đã lập thành một bản *Hà-tiên Mạc-thị thế hệ khảo* rất tinh-tường (ấn bản của Hoa-cương học báo ở Hong kong).

Đang đứng phía hậu đầu nhìn qua bên trái một ngôi mộ lè, nằm cao



MỘ NỮ-SĨ SƯƠNG-NGUYỆT-ÁNH

(ảnh chụp theo đường thẳng từ vị trí đầu mộ đến cuối mộ)

trên ba cấp bậc mới được quét vôi trắng tinh. Một bia cao dựng phía chân mộ mà chữ đè thì cùng một hướng với hai mộ bia đá của hai ngôi mộ cụ Đồ.

Trên mộ bia ghi bằng chữ Quố̄-ngữ :

Nữ-sĩ Sương-Nguyệt-Anh (nhũ danh Nguyễn-ngọc-Khuê) hưởng thọ 58 tuổi, từ trần ngày 12 tháng 11 năm Tân-dậu 1922.

Ngoài ra còn hai câu thơ :

Lòng sưởn dấu rách còn kêu lóng,  
Ô bit vàng rồng cũng tiếng ô.

Thi-sĩ Bàng-bá-Lân giương sẵn máy ảnh bảo tôi :

— Mời chị ngồi lại đây tôi chụp một bức ảnh có cả chữ đè trên mộ bì đây. Kéo mười người hết tám chín ai cũng gán thêm cái dấu sắc vào chữ Anh của vị đệ nhất nữ-sĩ miền Nam này.

(Bà sương phụ Phan-văn-Hùm tức Mai Huỳnh Hoa nữ sĩ đã cho tôi biết ngôi mộ Bà ngoại chị được di táng năm 1959 từ làng Mỹ-chánh đem qua đè nằm cạnh song thận. Khi đó phải di chuyển bằng xe bò.)



Trời đã đứng bóng.

Phái đoàn trở ra đè còn đi thăm mộ cụ Phan Thanh Giản. Trước căn lều lá bên đường, chúng tôi gặp hai bà Thoại Long và Kim Phụng, ăn cần mồi vào giải khát. Lúc mới vào, đi ngang qua gian nhà, tôi thấy một bình trà với vài cái chung đè sẵn trên bộ ván. Miệng đang khát mà chẳng thấy có ai, chừng trời ra mới gặp hai bà đón mời. Thị mới biết bình trà đó là của hai bà sắp

đặt đè dãi du khách. Tôi đón chén trà nóng, vừa thời vừa hồi thăm. Được biết túp lều này của hai bà dựng, thuê người trồng nom phần mộ và hương khói sớm hôm.

Tôi ngó ý mời hai bà cùng đi qua mộ cụ Phan, rồi ra quận luân, để được dịp hẫu chuyện hai bà nhiều hơn. Bà từ chối bảo là còn phải về Mỹ chánh cách đây 8 cây số. Bà Nguyễn-Kim-Phụng từng đã có bài thơ đề mộ cụ Đồ :

Văn chương gấm nhiễu biến tro tàn  
Lâm bắc tài hoa tiếng hiền vang  
Nhứt nguyệt bóng soi mồ chí sĩ  
Ngàn thu tên tuồi chạm bia vàng.

Thè-hà Nguyễn-Kim-Phụng

Nhân dịp trùng tu năm 1958, ba chị em bà Nguyễn-Thoại-Long (thứ bảy) bà Nguyễn-Kim-Phụng (thứ tám) bà Nguyễn-ngọc-Mỹ (thứ chín). Ba bà đều là con gái cụ Nguyễn Đình Chiêm; Ông Chiêm là con trai cụ Đồ. (Mặc dầu là đến thứ bảy thứ tám nhưng những người con trước của ông Chiêm đều mất rất sớm).

Các bà đã có xưởng họa chung đè tài khi cúng tạ mả.

Thơ bà Thoại Long có câu :

...Lửa hương vắng vẻ không người nối  
Tin tức bất thường khó kẽ trao.

Toàn bài của bà Thè-hà Kim-Phụng :

Về quê mấy lượt rết lao dao  
Đường xá bùn lầy chả nắng nao  
Xe cộ cầm ngắn thời phải chịu

Cầu kỳ gãy đỗ biết làm sao  
 Sài gòn thăm viếng dành xa cách  
 Mỹ-Chánh thơ từ khó gởi trao  
 Phản mợ an bài mừng đủ nghĩa  
 Khuyên dưng dung ruồi gấp cơn sầu

Thơ bà Ngọc Mỹ có câu :

*Chua xót lòng này thêm cảm cảnh  
 Uớc mong ngày khác tớ cơn sầu*



MỘ BIA ÔNG ĐỒ CHIỀU  
 (mộ được trùng tu năm 1958)

Bà bà đều hay chữ, biết làm thuốc do sách già truyền của cụ Đồ, và cũng đều biết làm thơ. Đọc mấy câu thơ trên thấy một giọng lúc cung tát mà năm 1958 đó trong làng chưa được yên, dì lại còn khó khăn nguy hiểm, cho nên Phan mợ an bài mừng đủ nghĩa, Khuyên dưng dung ruồi gấp cơn sầu. Hình như hai bà vì mưa gió vô chừng nên lỗi hẹn với cô cháu gái là chị Huỳnh Hoa đã mạo hiểm mà về. Và cả Bà Mỹ Ngọc cũng từ Saigon về dự lễ.

Cho nên :

*Chua xót lòng này thêm cảm cảnh  
 Uớc mong ngày khác tớ cơn sầu.*

Bà Nguyễn-Ngọc-Mỹ là em út đã mẫn phàn, hôm trước chúng ta chỉ được gặp có hai bà chị. Và hình như cụ Đồ cũng chẳng còn có cháu trai nối dõi cho nên Bà Thoại Long mới có câu thơ cảm khái :

*Lửa hương vắng vẻ không người nối !*

\*

Trời giữa trưa nắng gắt, đoàn xe vượt trên những đoạn đường « lở đá đỗ, lở đá xanh, hết lở đất sét, đến lở đất cát, quanh quanh co co ». Nếu gặp mưa chắc là trơn trượt vất và lâm. Cũng may trời nắng tốt. Đã có một hai xe dừng lại các quán giải khát bên đường. Xe chúng tôi chẳng dám rời đoàn chạy luồn theo. Thế mà đến nơi cũng đã trễ. Ai nấy chạy vội vào quán nước. Chủ quán mờ nút chai không kịp, tôi chia với chị Ái Lan nửa ly nước cam rồi lôi chị đi nhanh để mặc cho anh Kiên Giang làm khò chủ thì phải.

Chúng tôi tắt lá qua công ngoài đê vào cửa tam quan của đền thờ và mộ cụ Phan Lương Khê cách độ 100 thước. Hai bên nào cờ, nào trống dàn chờ. Tôi và chị Ái Lan vừa đến tam quan thì phái đoàn đã trở ra. Chị Ái Lan quay theo, Ông Quốc-Vụ-Khanh đi qua hàng rào danh dự cảm ơn và úy lạo

anh em : « Thôi anh em về đi, nắng lắm ! ». Tôi do dự rồi bước tới với ý nghĩ : chẳng lẽ tôi đây rồi không vào thì « quê » biết mấy.

Tiếng trống múa lân tiễn đưa ông Trưởng Phái đoàn như thúc giục tôi phải mau trở ra. Nhưng may quá, ông giáo-sư Dung hãy còn nán ná đứng chờ người bấm cho một bức ảnh bên mộ cụ Phan. Tôi chạy vào nhìn qua đại khái, và tự trách mình sao quá chậm chạp. Nhưng tôi đã từng được nghe nhà sử học ở cùng quê cụ Phan tả rất kỹ ngôi mộ này.

« Trên khoảng đất trống, giữa con giồng cao, ở làng Bảo-Thạnh, tổng Bảo-Tri, quận Ba-Tri, hạt Bến-Tre, một ngôi mộ vách tô vôi trắng, nền trán xi-măng. Trùt tấm mộ hình qui-bối ra thì cái gì cũng làm theo kiểu cách mới cả. Trên vách hiện có hai chữ « Truy tư » hai bên có đồi liền :

*Xuân lật thu sương cảm*

*Sơn hoa dã thảo bi*

« Phía trước có tấm bình phong, mặt ngoài đắp hình sen le và đồi liền :

*Giang-san chung tú khí*

*Au-A mộ oai linh*

« Mặt trong đắp hình tùng lộc và đồi liền :

*Tiết nghĩa lưu thiên địa*

*Tinh thần quán đầu ngưu*

« Sen le, tùng lộc, đỗ đỗ xanh xanh, in trên phông trắng, ngó thoáng qua trờng là mộ của một nhà giàu nào mới chết. Lần vào quỳ xuống đọc tấm mộ bia :

*Nam kỳ hải nhai lão thư sinh Phan Công chí mộ*

« Phan Công chí mộ. Tánh Phan chí mộ, bốn chữ sau nghe cảm người hơn. Hay là nghĩ : « Tánh Phan » nghệ không có hơi quan ».

Anh Bàng Bá Lân gặp tôi vừa quay ra chụp hỏi :

— Chị vào trong ấy thấy những gì ?

Tôi đáp qua loa cho xong chuyện :

— À ! bên mộ còn có đèn thờ và miếu duệ cụ Phan còn đông lắm !

Rồi tất cả trèo lên chiếc xe gần cuối đoàn, nên biết, đi là đi công voa, xe là xe quân đội cho nên chúng tôi phải học tác phong của nhà binh mới thích ứng được hoàn cảnh.

May mắn đoạn đường này được ngồi chung xe với ông giáo sư Võ Văn Dung, ông người Cần Thơ nhưng có dạy học Bến Tre lâu năm nên ông biết rõ vùng này, cái may nữa là do ông Phó quận-trưởng quận Ba-tri cầm lái đưa đường. Ông không mặc nhung phục cho nên chúng tôi thấy chim đi cái không khí hấp tấp vội vàng của con nhà võ.

Ông Phó quận Ba-tri lại vui vẻ kể chuyện trong quận của ông đã bình định, đã yên ổn và ông trả hướng nào là hướng bãi Ngao, chỗ nào là Gành mù-u và xe đang đi trong xóm Giồng Gạch là nơi người ngọc Bình đồng Phan Công Tòng tử trận :

*...Lòng son xin có vàng trắng bạc*

*Giồng Gạch thà không một tấm thân*

*Ai khiến cuộc hòa ra cuộc chiến*

*Người qua ai lái luồng băng khuất*

(Thơ Điều Phan Công Tòng của cụ Đồ).

Bánh xe vội tri đang lăn trên mảnh đất lịch sử này, làm sao ngừng lại để cho bàn chân chúng ta được trực tiếp với mồ đất, với hòn sỏi. Ngọn cỏ lá cây ở đây từng đã được tầm tưới bằng nhiệt huyết của tiền nhân.

Tôi muốn được len lỏi, được la cà, được dẵn chân trên cát của bãi Ngao-Châu, được vốc bùm nước mặn của cửa biển Hàm-luông quá!

Mây trắng Ngao-châu thì dày dày phương đó, còn nước mặn Hàm-luông thì đang chan đầy ruộng muối hai bên đường đây. Đoàn xe thì luân chuyền không ngừng, ai cho phép mình vẫn vơ ngãy ngại. Thôi thì xin cùng với mảnh đất lịch sử kia hẹn lời tái ngộ trong một buổi đẹp trời nào.

Một cụ Võ-Trường-Toản cũng ở vùng này, nghe nhắc đến, nhưng vì đã quá già nên không viếng được.

Đất Ba-tri thực là phi nhiêu, đất thấp thì làm ruộng muối, gò cao thì trồng hoa màu phụ :

Ngó lên đám bắp trồ cờ,  
Đám dưa trồ nụ, đám cà trồ bông.

Ông giáo-sư Dung ca tụng bắp trái vùng này thơm dẻo, măng cầu thì ngọt xót, đậu phộng thì to hạt đẹp như mắt chim phượng hoàng.

Đang trưa đổi bụng những mong có một thúng bắp luộc hay một xíxa măng cầu thô sẵn ở một quán chè tươi bên lề hiện ra. Ông Phó cười và bảo vùng này vắng lắm. Có rau có trái thì đã đem ra chợ hết rồi làm gì có quán ở đây mà mơ ước.

Đoàn xe dần dần đã dừng trước một công đình làng Tiên-thủy. Đè khói bị chậm trễ, tôi bước nhanh theo đoàn người đi trước, rón rén vào chỗ tôn-nghiêm nhất của làng. Hai hàng thân-hào, học trò lễ khăn áo chỉnh-tề nghinh đón ông Quốc-Vụ-Khanh. Chúng tôi theo vào đình, giữa tiếng nhá nhạc vang dội. Ông Quốc-Vụ-Khanh đang dâng hương trước linh vị Thành hoàng bốn cảnh. Đình này trước đã bị san bằng trong thời kỳ kháng chiến. Nay vừa bình định là trùng tu lại. Một tiệc trà giải khát chờ sẵn ở hậu dinh. Ủy-ban trùng tu ngôi đền đã kè lại lich và việc xây cất do nhân dân đóng góp. Chi phí trên triệu bạc.

Ông Quốc-Vụ-Khanh cũng vui vẻ khen nhân dân ở đây biết bảo tồn nền văn hóa cổ truyền và hứa sẽ cứu xét và trợ cấp.

Khách được mời giải khát bằng những tách trà nóng hổi. Vài bạn trẻ ngồi ý thèm một ly nước lạnh. Tôi cò động giải khát bằng chén nước bốc hơi. Nhà sư-tập biru-hoa Nguyễn-bảo-Tụng thi kiên nhẫn cầm chiếc quạt trầm của chị Ái-Lan quạt cho mấy chén trà mau nguội.

Hai chiếc bánh ngọt với chung trà nóng đã làm cho tươi tinh lại phần nào, lấy lại sức để leo lên một chiếc xe khác và tiếp tục đoạn đường mới.

Một anh giáo-sư trẻ dạy ở Vinh-Bình, mừng rỡ chào tôi và xưng là học trò cũ của thi sĩ Đông Hồ. Anh cho biết đang chăm thi ở Saigon, anh đang soạn cao học về tác giả Lục Văn Tiên, đã có lúc về đến Ba-tri mà chưa thăm mộ được, nay may mắn gặp dịp, anh xin tháp tùng theo liền.

Tưởng là về thắng quận, nhưng hình như lại phải dừng. Trong đàng trước ba nóc nhà bánh ịch liên lập mái ngói đỏ tươi, tường vôi trắng xóa, trước sân đông đảo thân hào đứng chờ. Chúng tôi tưởng là một trường học, hay một hội trường gì. Nhưng vào đến nơi mới biết cũng là một cảnh đình mới khánh thành ít lâu nay. Đình làng An-Mỹ-Tây.

Ngôi đình nói là trùng tu nhưng hết hai phần ba là tân tạo.

Hai vuông nhà trên sườn đúc bằng bê tông cốt sắt, kèo cột đều theo kiểu xưa y như sườn gỗ lối nhà bắt vần, có hành lang chung quanh. Hai phần mới thì là chẽ thờ phượng tế lễ. Cột có rồng doanh, khánh có chạm trồ, vàng son rực rỡ, xem đây thi biết dân làng này trù phú sung tú lâm mới đóng góp và xây dựng được ngôi đình đồ sộ trong thời buổi người khôn của khố này.

Phái đoàn lại được mời giải khát bằng nước trà nóng với những dia bánh khéo như bánh thuần nở hoảng, bánh bông lan vàng sôp, bánh da lợn

trong veo màu ngọc thạch. Có lẽ do những bàn tay nữ công của các bậc phụ nữ trong làng làm ra.

Ôi ! những chén « trà Ba-tri » thực là đáng ghi nhớ, tiếng của ai muốn nhấn mạnh cái gì của Ba-tri cũng đều đáng « đề cao cảnh giác » và đình này cũng như đình trước đều được Phù-Đặc-Trách Văn-Hóa hứa tài trợ một ngân khoản để phụ giúp vào số tiền thiếu hụt mà nhân dân đã đóng góp để gọi là tượng trưng khuyến khích sự bảo tồn nền văn hóa đạo đức chốn làng mạc xa xôi này.

\*

Dùng bữa cơm trưa tại công sở làng An-đức chợ Ba-tri. Tráng miệng bằng những quả bắp nếp luộc còn nóng hổi, dẻo thơm, và những trái măng câu xanh tươi ngọt lịm. Vị ngọt của cây nhà lá vườn mới hái quả đúng như lời giới thiệu.

Công sở này là một tòa nhà cột gỗ mái ngói cao ráo và khang trang. Phần trước thảo bạc rộng rãi làm nhà khách. Phần chính phía trong cột to đỡ vòm tay. Giàn cửa, giàn bàn thờ đều chạm trổ mặt huỳnh bát chỉ nồi rất khéo.

Giữa thời kỳ cao ốc, biệt thự, nhà lầu bê tông cốt sắt, còn sót lại những ngôi nhà xưa như thế này thực là quý. Nghề mộc cò truyền của ta sắp bị tiêu-diệt không còn ai dựng một ngôi nhà như thế này nữa.

Ở Gia-Định có ngôi « Văn đường » của nhà học giả lão thành Vương-hồng-Sển. Muốn bảo tồn ngôi nhà xưa, chủ nhân đã phải xây một lớp tường gạch, bọc ngoài để giữ lớp vách bồ kho bằng ván. Nền nhà thì phải đặt cho được gạch da qui màu sen đậm mới chịu lót. Tất cả hòa hợp với nét truyền thống dân tộc.

Nếu ở đây, ngôi công sở này cũng được gìn giữ chăm sóc như ngôi

nhà riêng của Vương tiên-sinh để làm một chứng tích cho nền « văn minh miệt vườn » của Lục-tỉnh thi quí hóa biết bao.

★

Sau bữa gọi là ngọ phạt, cũng đã 15 giờ rồi. Ông giáo-sư Dung thi tha thiết việc chụp cho được di chỉ nền nhà cụ Đò ở làng An-Đức này.

Thi-si Kiên-Giang thì trả lại xe với 2 cái giỏ tre đan xinh xắn. Thấy mọi người trầm trồ anh bảo :

— Đem về cho « bà già » làm giỗ trầu.

Nhà thi sĩ giản dị với chiếc nón nỉ bốn mùa này chẳng đã từng biều lộ lòng yêu mẹ rải rác trong tác phẩm của anh đó sao !

*Trầu rang mẹ ngoáy cau khô*

*Niềm đau nước cốt nuốt vỡ trong lòng...*

*Trái bao chóp bè mura nguồn*

*Trầu rang vẫn đỗ căm hờn ngàn khuya.*

(Lúa sạ miền Nam)

Trên đường về ai nấy vui mà quên mệt. Cô phóng viên nhỏ của V.T.X. nhận xét là ít thấy chùa mà rất nhiều Thánh thất thuộc phái Cao-dài Tây-Ninh.

Tôi vui miệng hỏi :

— Các cuộc lễ ở Thánh-Thất Tây-Ninh gần đây, Tông-thống phu-nhan, Thủ-Tướng phu nhân đều có dự, chắc cô cũng có dịp theo cái phái đoàn đó, và đã được chiêm ngưỡng Thánh-thất Tây-Ninh rồi chứ.

Cô cười :

— Đời nào cháu dám đi. Các ông cận vệ thường ngăn chặn không

cho đến gần, họ dùng tay chặt bừa trúng đau lắm. Chỉ có các anh phóng viên mạnh dạn mới đi theo nòi mà thôi!

Nghe cô kè khò trong nghè nghiệp mà bắt tức cười, tôi thân mật bảo mặc dầu vậy nếu tôi trẻ lại 40 năm, tôi cũng đi học làm phóng viên như cô. Một giờ một trẻ chừng đã cảm thông, cô mở đầu hỏi tôi với lời dè dặt:

— Cháu hỏi thế này có điều đường đột, xin bác cho biết trường hợp nào bác gấp thi sĩ Đồng-Hồ.

Tôi vuốt tóc cô phóng viên bé bỏng khôn ngoan đó và bảo :

— Thời ! Cô đừng lợi dụng thời cơ mà phóng vấn tôi, cô hãy quay sang phỏng vấn cô Diệu-Huyền kia !

Trở về đến sông Chợ-Sậy, dòng sông nhỏ, xuồng phà đứng ngó mông, một nửa cầu sắt còn đứng vững, một nửa cầu đã sụp mất. Nửa dòng bên ấy nước chảy mạnh cuốn sập cầu chứ không phải bị phá hoại.

Trời chiều bỗng lảng bến nước Rạch miếu mênh mông, cồn Phụng, cồn Rồng xanh mướt trên làn nước bạc. Chị Ái-Lan bảo tôi :

— Ngày nào Phủ Văn-Hóa tổ chức một cuộc du khảo về vùng đất Hà Tiên lịch-sử, để viếng thăm Lăng miếu họ Mạc thì thích quá. Tôi đã có ở Hà Tiên rồi mà vẫn còn muốn được trở lại.

Kết luận cho những ý nghĩa vụn vặt của một bài du ký nhỏ này, chúng tôi nhận danh con em của đất Phương thành lịch-sử, tha thiết mong Phủ Văn-Hóa sớm hoàn thành đạo luật giữ gìn di-tích của tiền nhân. Các lăng miếu của họ Mạc ở Hà Tiên cũng sẽ được liệt kê vào để được bảo tồn một cách thiết thực hơn với tính cách bảo tồn di-tích lịch sử chứ không phải với khía cạnh tín ngưỡng thiên lệch như lâu nay người sở tại vẫn tôn thờ

Mộng Tuyệt Thất tiêu muội  
Rằm tháng sáu — Tân-hợi.

## nguyễn-đình-chiều

### một chiến-sĩ văn-nghệ cách-mạng bình-dân\*

Dân-tộc Việt-Nam chúng ta, mỗi khi bàn tới anh hùng chiến sĩ đất « Đồng-Nai, Bến-Nghé » có lẽ không ai có thể bỏ quên được nhà chí-sĩ, đồng thời là thi-sĩ « mù » nhưng lại rất « sáng » — Cụ Nguyễn-Đình-Chiều.

Chúng tôi nói mù nhưng rất sáng. Mà xét cho cùng, qua tâm thức của nhà thơ, và trên bình diện qui luật tâm lý về phản ứng bù trừ, chúng ta có thể nhấn mạnh hơn nữa rằng : mù là nhân tố, đồng thời là động lực tạo dựng nên cái sáng tâm thức của thi nhân, hay ngược lại : cái sáng tâm-thức của nhà thơ chính là hệ quả tất yếu và hướng thượng của một tâm hồn đang uất hận vì cái nhân « mục tật ».

Cô nhân nói : Thi ngôn chí, nghĩa là làm thơ là để nói cái chí của mình. Mở đầu cho bài đề tựa bộ Kinh Thi, nhà học giả Trung-Quốc đời Tống, Chu Hy (1130 — 1200) cũng viết : « .... Phù cảm ư vật nhi động, tinh chi dục già, ký hữu dục hý tắc bất năng vô tư, ký hữu tư hý tắc bất năng vô ngôn, ký hữu ngôn hý, tắc ngôn chi sở bất năng tận nhi phát ư tư ta vịnh thán chi dư giả, tất hữu tự nhiên chi âm hưởng tiết tấu nhi bất năng dì yên. Thủ Thi chi sở tác già ».

\* Viết trong Tuần-lô kỷ-niệm Nguyễn-Đình-Chiều.

Tạm dịch : Cảm xúc trước sự vật mà tâm động, đó là cái dục của tinh, đã có dục thì không thể không ưu tư, đã có ưu tư không thể không nói ra, đã có nói thì lúc nói không thể tỏ hết những điều muốn nói, cái còn lại ấy sẽ phát ra những dòng thở than ngẩn nga, tự nhiên hợp với tiết tấu mà không thể nào ngừng được. Đó là dấu mốc hình thành của Thơ vậy.

Cùng ý tưởng tương tự, nhà triết học kiêm sử học, đồng thời là nhà phê bình văn-học Pháp H. Taine (1828 — 1893), khi đề cập đến văn để sáng tác thi ca, cũng nhận định : Thi ca chỉ thật có giá trị khi nó thể hiện được hồn nhiên và trọn vẹn sự giãn nở của những dồn nén tâm hồn.

Chúng tôi nghĩ rằng, một vài quan niệm về sáng văn nghệ như vừa kề, kết hợp với sự tác động của qui-luật về đời sống tâm lý, đủ để giải minh cho « cái sáng tâm thức » trong « cái mù lòa thân xác » của nhà thơ họ Nguyễn.

Là một thanh niên đang đạt dào nhạt sống, đầy đủ đức tài, thường xuyên xem « xã tắc là nơi báo bô », với hoài bão « chí làm lương đồng nước non nhà », vậy mà ác hại thay, 24 tuổi đã mang mục tật ! Tiếp đó lại thêm cảnh đất nước loạn ly « đánh nhau thây bỏ đầy đồng », và họa ngoại xâm dày xéo dân-tộc « trời Đông sùi sụt gió mưa Tây ». Người trai Bến-Nghé không thể làm gì khác hơn là đành chống cự với nghịch cảnh bản thân cũng như non nước, bằng trí óc, tâm tư hơn là bằng hành động. Do sự mù lòa, và tiếp đó là tai điếc, mọi liên lạc giữa ngoại giới với bản thân ngày càng bị giảm thiểu trong khi nỗi buồn đau uất hận lại càng ngày chất chứa và dâng cao đến uất nghẽn ! Điều này chính Eugène Bajot, trong bài nhận định « Tiêu-Sử cụ Đồ-Chiều » đã dâng trước bản Lục-Vân-Tiên do ông dịch ra tiếng Pháp bằng văn văn xuất bản tại Paris năm 1887, cũng đã nhắc tới với thái độ phàn nàn : « Mais hélas ! une nouvelle infirmité venait frapper le poète aveugle : peu à peu, l'entendement se voilait, les rapports avec le monde extérieur

devenaient de plus en plus difficiles... (Nhưng thương hại thay ! một tật mòi đã dần tới đậm vào nhà thi sĩ mù : dân dã thính quan của ông bị tắt lắp, mọi liên lạc giữa thiên sinh với ngoại giới càng trở thành khó khăn....)

Vốn là người mang trong mình một triết lý hành động tích cực vì dân vì nước, gắn bó với cuộc đời, trước một giai đoạn lịch-sử mà sự thối thúc hành động đang trở thành một nhu cầu nóng bỏng, cái « đam mê triền miên » của cuộc đời càng làm cho tâm tư nhà thơ thêm xao xuyến, rạo rực, và thường xuyên bị ám ảnh vì một nỗi mù lòa thiệt thòi vô cùng to lớn. Cho nên, thật không lạ khi ta thấy sau ngày mang mục tật, nhà thơ đã tự hiệu là Hối-Trai, có nghĩa là *ngôi nhà tối tăm*, một tự hiệu tự nó đã nói lên rất nhiều về thái độ chấp nhận cuộc sống đen tối trong 4 bức tường ngăn cách với ngoại giới ! Cũng do đó, ta lại được thấy thêm những tác phẩm xuất hiện vào thời gian này của Cụ đều không ít thi nhiều, đề cập đến sự mù lòa : Lục-Vân-Tiên, Ngư Tiều Văn đáp... Nhà học giả Phan-Văn-Hùm (1902-1945), khi hiệu đính và chú thích tác phẩm Ngư Tiều Văn Đáp, trong bài đề tựa, cũng đã gợi lên ý tưởng đó : « Đồ-Chiều mang tật mù lòa, chắc sao cũng gặp nhiều rủ rủng như Lục-Vân-Tiên, hay gặp « bầy ngu dại thấy khỉ chè cười » như Nhân-sư trong truyện Ngư-Tiêu... Một nhà biên khảo khác, ông Chương-Thâu, trong một bài viết về « giả thuyết nguồn gốc Lục-Vân-Tiên », nhân dịp kỷ-niệm nhà thơ, cũng có lập luận tương tự, và còn nhấn mạnh rằng, có lẽ vì bị ám ảnh về nỗi mù lòa, nên họ Nguyễn đã đặt ra một truyện Tây-Minh. Vì theo họ Chương, nếu nhà thơ mở đầu bằng câu « Trước đèn xem truyện Tây-Minh », thì qua sự tra cứu văn-học Trung-Quốc, chỉ có một cuốn sách nhan đề là Tây-Minh, nhưng đó là cuốn sách có nội dung triết học, đề cập đến một vấn đề tương tự như thuyết Tinh Thiện của Mạnh-Tử. Ngoài ra không có một cuốn tiểu thuyết nào mang danh hiệu là Tây-Minh cả. Kết hợp với một số dữ kiện về địa dư không đúng với thực tế trong truyện, Chương-Thâu đã kết luận rằng, Lục-Vân-Tiên có lẽ đã được nhà thơ dựng lên để nói về cái mù lòa, về hoài vọng của mình. Do đó, cũng theo họ Chương, truyện Tây-Minh mà

nhà thơ nói tới, có lẽ là hai chữ Tây Minh trong bài « Nguyệt Phú » của Tạ-Trang, và nếu như vậy thì Tây-Minh có nghĩa là Muội-Cốc, là « nơi mặt trời lặn ». Mặt trời lặn thì vũ trụ tối tăm... Phải chăng đó là một chuỗi liên tưởng mà ta có thể hiểu điều như sau :

Mù lòa → Hồi Trai → Tây-Minh + (Muội-Cốc) → Lục-Vân-Tiên.

Vì qua truyện ta thấy rõ cái mù lòa của thư sinh họ Lục chính là cái mù lòa của Nguyễn-Đinh-Chiều. Nỗi khổ của họ Lục trong thời gian mù lòa cũng chính là cái khổ tâm của nhà thơ vậy. Cho nên nếu bản thân mình đã đành với số phận kéo dài đêm tối của cuộc đời, thì nhà thơ không thể đành cho nhân vật của mình kéo lê kiếp sống tàn tật đó được. Phải có phép mầu cứu vớt đành họ Lục lấy lại điều kiện thích đáng tái tạo cuộc đời vinh quang, đành « chứng kiến » sự tàn tật suy diệt của bọn bất nhân, bọn phá hoại đạo đức luân thường. Cái phép mầu đó đối với bản thân mà nhà thơ chỉ là trót vọng, là nguyên cẩu, thì nhà thơ đã thực sự đem đến cho nhân vật đang sống cuộc đời của mình.

Dù sao, cũng chỉ là những giả thuyết. Chỉ có một điều, là như trên đã nói, hầu hết các tác phẩm của nhà thơ trong giai đoạn đầu khi chưa có cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, đều chứa đựng khá nhiều ý tưởng liên hệ đến sự mù lòa. Và cũng qua các tác phẩm này, ta nhận rõ ràng hơn thái độ thiết tha của nhà thơ — của một người mù lòa đang chất chứa hoài vọng xây dựng và bảo vệ đạo đức luân lý. Cho nên, nếu như trong thời buổi nhiễu loạn, trật tự xã-hội cũng như mọi giá trị tinh thần đang trải qua nhiều băng hoại, trong khi :

*Nhiều người theo đạo Nho ta,*

*Tiếng đồn thì khá, vậy mà làm nhăng...*

thì hơn bao giờ hết, Nguyễn-Đinh-Chiều, càng tha thiết kêu gọi :

*Phò vua giáp nước, sửa đời dạy dân,*

*Học cho biết nghĩa quân thắn,*

*Biết phẫn phu tử, biết phẫn hiếu trung...*

Tuy nhiên, cũng ở thời kỳ này, nếu bóng dáng của một Nguyễn-Đinh-Chiều với đôi mắt sáng, với hoài bão :

*Chí lầm bần nhạn ven mây,*

*Danh tôi đã rạng, tiếng thầy đôn xa.*

*Làm trai trong cõi người ta,*

*Trước lo báo bồ sau là hiền vang.*

không còn nữa, thì vẫn còn là một Nguyễn-Đinh-Chiều cõi điền, với phong thái của một nhà nho chính thống, mà tư tưởng không ngoài hiếu trung, mà văn thể không khỏi có tính cách dài dác, lý thuyết. Như đã được trình bày qua đề mục của bài khảo luận, điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây chính là « Nguyễn-Đinh-Chiều, một chiến sĩ văn-nghệ cách-mạng bình-dân », một Nguyễn-Đinh-Chiều thay vì say sưa « dạy cho ông chủ quán » : « Ghét đời Kiệt, Trụ mè dâm...», đã thực sự dẫn thân vào đại cuộc diệt thù cứu nước, và nồng lòng kêu gọi :

*Hồi trang dẹp loạn ! Nay đau vắng ?*

*Nỡ đè dân đen mắc nạn này !*

Ngược dòng lịch-sử, mặc dầu gót chân xâm lược của thực dân Pháp đã đặt lên đất nước miền Nam từ 1859, nhưng phản ứng của sĩ-phu Việt-Nam vẫn chưa sâu đậm và quyết liệt. Cho đến năm 1862, việc cắt nhượng ba tỉnh miền đông Nam Kỳ thật là một tiếng sét làm giật mình mọi người. Biến cố 1862 thực sự mở màn cho một nếp sinh hoạt văn-học mới, của các sĩ phu đương thời. Trong cảnh mù lòa, nỗi uất hận của Nguyễn-Đinh-Chiều càng như dâng cao thêm khi đứng trước tiếng gọi của non sông. Đồng thời với việc gia nhập vào bộ tham mưu nghĩa quân

Tương - công - Định, Nguyễn - Định - Chiều đã xuất hiện trên mặt trận « Văn-nghệ kháng chiến cách-mạng » với một chuyenn hướng toàn diện. Nếu *Ngư Tiêu Văn Đáp, Lục-Vân-Tiên...* cho ta thấy một Nguyễn-Dinh-Chiều lý thuyết và lý tưởng bao nhiêu thì những văn phẩm ra đời từ 1862 cho ta thấy một Nguyễn-Dinh-Chiều chân thành và thực tế bấy nhiêu. Dưới hình thức khác nhau, một loạt tác phẩm văn-nghệ kháng chiến của ông đã xuất hiện thành muôn màu sắc. Xuyên qua những bài thơ Đường luật, những bài văn-tết, những bài hịch... ta đã gặp một Nguyễn-Dinh-Chiều vô cùng hăng say với cuộc sống chiến đấu, một Nguyễn-Dinh-Chiều tuy thường xuyên sống trong thất bại, nhưng không một lúc nào có tư tưởng chiến bại, một Nguyễn-Dinh-Chiều lúc nào cũng hướng về chính nghĩa, hăng hái, tin tưởng, biết phân biệt bạn thù :

« Tắc đất ngọn rau on chúa, tài bồi cho nước ta. Bát cơm manh áo ở đồi, mặc mồ chí ông cha nó ! » và nhất là dứt khoát trong tư tưởng :

« Thủ tháp mà dặng câu địch khai, về theo tờ phụ cũng vinh. Hơn là còn mà chịu chữ đầu Tây, ở với man di rất khổ ».

Lập trường của Cụ thật là rõ ràng dứt khoát : Chống Tây, chống luôn tất cả những gì do Tây đưa tới hoặc có liên hệ với Tây. Câu nói của Cụ với Michel Ponchon, viên tinh-trưởng Bến-Tre lúc bấy giờ : « Nước chúng tôi mất không lấy lại được, thì lấy lại mấy thứ ruộng ấy làm gì », thật là bất hủ. Với lập trường đó, cụ tây chạy mọi đồ dùng từ Tây đem tới, chống lại chữ quốc-ngữ mà Cụ coi là « chữ của Tây », chống lại cả Thiên Chúa Giáo cũng được coi là « Đạo của Tây » nữa :

*Dân mà mê đạo Tây rồi,*

*Nước người muốn lấy, mấy hồi phòng lợ.*

(Đường-Tử Hà-Mậu)

Càng căm thù và dứt khoát với thực dân Pháp, Cụ càng thù ghét bọn ngụy quân ngụy quyền, hay nói chung là bọn tay sai của Pháp, Cụ càng lên án gắt gao. Vì với Cụ, bọn chúng chỉ là quân thất đức, vô nhân, bạc nghĩa, phản nước phụ nhà :

*Mến nghĩa sao đành làm phản nước,*

*Có nhân nào nỡ phụ tình nhà.*

đề mong được : « chia rượu ngọt, gặm bánh mì » của giặc.

Cũng vì vậy, đối với Cụ, biện pháp đối phó thích đáng nhất dành cho cả « thầy Tây » với « tờ ngụy » là « phải hết sức trừ đồ lục tặc ». Qua những câu trong bài « Thảo thử hịch » (bài hịch trừ chuột) dưới đây ta thấy rõ hơn thái độ của Cụ đối với vấn đề đó :

*Nay có con chuột,*

*Lòng mọc xồm xoàm...*

*Tinh hay ăn vặt.*

*Lòng chẳng kiêng dè...*

Gọi danh hiệu : Chuột xa, chuột lắt, chuột chù, chuột cống, anh em giòng họ nhiều tên.

Tra quán chi : ở nhà, ở rạch, ở ngòi, bùi bạn non sông tăm tối..

Cớ sao lại đem lòng quí quái ?

Cớ sao làm những thói gian tham ?

Nền xã tắc là nơi báo bô, can chi mì đào lỗ đào hang ?

Chốn miếu đường là chỗ thanh tân, có chi người cắn màn cắn sáo ?...

Sấm binh sương giáp sắt, trau dồi ngựa gió xe trắng,

Giông trống sấm xuất binh, phất cờ lau lật trận.

Hàng hàng bồ liệt thương dao,  
Nhập sào huyệt phá hổ lõi chuột...  
Chờ đè con nào sơ lậu, phải ra tay lắp lõi tam bánh,  
Đừng cho chúng nó sảy ra, phải hết sức trừ đồ lục tặc... »

Đúng vậy. Đối với lũ chuột này, thì nhiệm vụ của mọi công dân đất Việt là « phải hết sức trừ đồ lục tặc ». Cái quyết tâm đó đã nảy mầm và đang dâng cao trong tâm hồn Đỗ-Chiều. Cho nên nếu bị thiệt thòi không được thực sự đóng góp bằng chân tay, bằng máu xương—vì bị mù lòa,—cụ đã dành trọn nhiệt tình cho hết mọi chiến sĩ kháng chiến đang hàng hàng lớp lớp kế tiếp nhau băng minh vào trận chiến với giặc. Không được dấn thân vào cuộc băng thân xác, cụ đã dấn thân băng tất cả tâm hồn ký thác vào lời thơ diệu phù. Không thấy được bằng mắt, nhưng với nhiệt tình dấn thân, cụ không còn là người bàng quan trông vào cuộc kháng chiến của toàn dân nữa. Trong đêm tối triền miên của thị quan và thính quan, cụ đã « nghe » và « thấy » rất rõ từng tiếng hò reo vang trời, từng tiếng bước chân dậy đất của đoàn quân cách mạng.

Cho nên trong khi Nguyễn-văn-Thành, thi-vị và anh-hùng hảo-hán hóa toàn quân của vua Gia-Long trong cuộc hội chiến bần thù mẩy mươi năm :

« Ba nghìn hợp con em đất Bác, cung tên ngang dọc chí nam nhi »

Thì Đỗ-Chiều khi nói tới Nghĩa quân lại rất tự nhiên bình dị :

Cui cát làm ăn. Riêng lo nghèo khó.  
Chưa quen cung ngựa, đưa tới trường nhung,  
Chỉ biết ống trâu, ở theo làng bộ.  
Việc cuộc việc cày, việc bừa việc cấy, tay vốn làm quen.  
Tập khiêu tập súng, tập mác tập cờ, mắt chưa từng ngó..,

và sự họp mặt của họ cũng không có gì khác hơn là :

« Mến nghĩa làm quân chiêu mộ »

Cũng vậy, Nguyễn-văn-Thành là người đã từng theo vua Gia-Long trong cuộc chiến tranh với Tây-Sơn trên 25 năm, vậy mà khi diễn tả trận đánh trong bài « Trận vong tướng sĩ », chỉ vỏn vẹn có hai câu đầy sáo ngứ :

« Kẻ thì chen chân ngựa, quyết giật cờ trong trận, xót nhẽ gan vàng mà mệnh bạc, nắm lồng hồng theo đạn lạc tên bay. Kẻ thì bắt mũi thuyền toan cướp giáo giữa dòng, thương thay phép trọng đè thân khinh, phong da ngựa mặc bèo trôi sóng vỗ... »

Trái lại ở Nguyễn-Đình-Chiều, cuộc chiến đấu của kháng chiến quân thật phong phú và sống động :

Ngoài cặp có một manh áo vải, nào đời mang bao tấu bao ngồi.  
Trong tay cầm một ngọn tầm vông, chỉ nài sầm dao tu nón gỗ.  
Hỏa mai đánh bằng rơm con cái, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia.  
Gươm đeo dùng dằng lưỡi dao phay, cũng chém rứt đầu quan-hai nọ.

Thật là một « cái nhìn » tầm thường bình dị, nhưng vô cùng đúng với thực tế của cuộc chiến, chứng tỏ ở nhà thơ một nhän quang vô cùng sáng suốt » và trung thực, mà chỉ người trong cuộc mới có. Phải chăng được may mắn hưởng thụ cái truyền thống « sáng suốt nhở dấn thân » đó mà ngót một thế kỷ sau, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ hai 1945 — 1954, hình ảnh của những dân-quân tự-vệ, những chiến-sĩ quân-đội kháng chiến cũng lại được các nhà thơ hậu duệ vẽ lại tương tự :

Tôi là tự vệ,

Tôi không có súng

Tôi chỉ cầm dao

Y, tờ lảng bung.

Ai dám khinh náo.

(T.H. Bài ca người Tỵ-Vệ)

Hoặc :

Lũ chúng tôi bọn người tú xí  
Gặp nhau hồi chưa biết chữ  
Quen nhau từ thuở « Một ! Hai ! »  
Sáng bắn chưa quen  
Quân sự mướn bài  
Lòng vẫn cười vui kháng chiến  
Lột sắt đường tàu, rèn thêm dao kiếm.  
Áo vải chân không, đi lùng giặc đánh  
Ba năm rồi, gởi lại quê hương  
Mái lều tranh, tiếng mõ đêm trường  
Luồng cày đất đỗ...

• • • • •

(Hồng-Nguyên — Nhớ)

Nhất là cái tinh thần quyết tử hào hùng của nhà thơ « Thủ tháp mà  
đặng câu địch khai, về theo tờ phụ cũng vinh ; hơn còn mà chịu chữ đầu  
Tây, ở với man di rất khổ », thì cũng ngọt 80 năm sau, ta lại được gặp ở một  
lãnh tụ kháng chiến chống Pháp, nhân ngày tuyên bố lệnh toàn quốc kháng  
chiến 19-12-1946, nhẫn nhů thanh niên Hà-Nội :

Thanh niên chỉ có một câu  
Thề cùng giặc Pháp có tao không mày  
Thanh niên chỉ có câu này  
Thề cùng giặc Pháp có mày không tao.

Thì ra dù « sáng mắt » hay « mù lòa », mọi sự dấn thân đều gặp nhau  
ở một địa điểm : thái độ sáng suốt của tâm hồn trong sự lựa chọn lý tưởng  
để phụng sự. Và đó cũng chính là lý do để bức tranh về cuộc chiến đấu của  
kháng chiến quân Nguyễn-Đình-Chiều như hiện ra trước mặt mọi người với  
đầy đủ chi tiết, và có giá trị động viên thời đại lớn lao, cũng như ghi lại  
những trang sử đấu tranh oanh liệt.

Trong thảm cảnh « Trời Bến-Nghé mưa sôi sụt » do « giặc cỏ  
bồ lan », gây nên, trong cái quặn đau « mẹ già ngồi khóc trẻ, vợ yếu chạy  
tim chồng », con người nghĩa quân của Nguyễn-Đình-Chiều, với tinh thần  
sát thân thành nhân, hiên ngang trước « tàu đồng tàu thiếc », quên hẳn  
« xác phàm » của mình, xông pha « đâm ngang chém dọc », làm cho bọn địch  
« mã tà mã ní » phải kinh hồn. Cái tinh thần « uy vũ bất năng khuất » này  
của nghĩa quân trong cuộc đấu tranh chung của dân tộc, thật là một nhát  
búa đánh mạnh vào đầu của những con người cam tâm « chia rượu ngọt, gặm  
bánh mì » để có thể nói lên tất cả tinh thần bạc nhược, đầu hàng của mình :

Miệng cọp hàm rồng khôn dể chọc

Khuyên đòn con trẻ chờ thay lạy

(Tôn-Thợ-Tường)

Chả trách chi mà họ phải nhận lấy những búa rìu dư luận, hoặc  
mía mai :

Đã cam bịt mắt cùng trời đất

Đầu dám nghiêng mày với ngựa xe

(Huỳnh-Mẫn-Đat)

hoặc đây đừng khỉ :

Đừng mượn hơi hùm rung nhát khỉ

Lòng ta sắt đá há lung laj

(Phan-văn-Trí)

Dầu sao trong cái rừng cách-mạng của dân-tộc Việt-Nam nói chung, của miền Nam nói riêng, những con người chịu « thà mất lòng anh được bụng chồng, vẫn chỉ là một số cỏ dại xen lẩn vào những cây đại thụ » « Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng ». Cho nên những con người nghĩa quân của Nguyễn Đình-Chiều vẫn hăng say trong hoài bão « sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp binh cờ, muôn kiếp nguyễn được trả thù », đề rồi chẳng những « danh thơm đồn ở tinh » mà « tiếng bay trãi muôn đời », chẳng những « dựng đèn miếu đè thờ », mà còn sống mãi trong lòng Dân-tộc. Con người nhục thè, Nguyễn-đình-Chiều tuy mù, con người tâm-linh của Nguyễn-đình-Chiều vẫn sáng để sống trọn vẹn đời sống hào hùng của một nghĩa quân Việt-Nam trong giai đoạn lịch sử đen tối nhất của Dân-tộc.

Tóm lại điểm qua các tác phẩm cách mạng của Nguyễn Tiên-sinh chúng ta thấy được tất cả những gì là anh hùng, là căm thù giặc Pháp, và chiến đấu gian khổ của đồng bào miền Nam, cũng như nỗi lòng của Nguyễn Tiên-sinh đối với vận mạng nước nhà và đối với những người đã hy sinh vô điều-kiện cho Tổ-quốc.

Tính chất cách mạng của nó là đã dự phần vào cuộc chiến đấu chung, và giá trị thực tiễn của nó là đã phô bày tất cả những hình ảnh chiến đấu của nhân dân ta trong một giai đoạn lịch sử, đồng thời cũng nêu lên những tấm gương sáng qui báu của Dân-tộc để vừa thúc đẩy, vừa xây dựng; nhưng cũng không quên đả phá những phần tử xu thời, phản bội tung tẩy hương, xua bùn độc, để chia rẽ ngọt gặm bánh mì ».

Nhà Đại văn-hào Lỗ-Tấn có nói :

« Cái thành công hay thất bại của Thi văn là chỗ có nói lên được cái gì có tác dụng hay không ? » (Thi văn dĩ hữu dụng vô dụng vi công chuyết).

Điểm qua Thi-văn cách mạng của Nguyễn-đình-Chiều, ta càng thấy rõ cái công dụng đó. Nhất là như các bài « Văn-tế nghĩa-sĩ Cửu-Giúp, bài

*Chạy giặc, ro bài thơ khóc Phan-thanh-Giản*, được triều đình Huế truyền Bộ Lễ in ra đề phò biến cho tướng sĩ cầm-vương kháng chiến chống Pháp từ Nam chí Bắc.

Bởi vậy mà nhà học giả Đặng-Thái-Mai trong tuần báo « Văn-nghệ kháng chiến » xuất bản tại Việt Bắc vào năm 1949, khi viết về Nguyễn-đình-Chiều có đưa ra nhận định :

« Thống Chế S.T.L. có nói : « Một cán bộ văn-nghệ, thường có hiếu năng bằng cả mấy sư đoàn ».

Chúng ta có thể lấy câu đó để truy tặng Cụ Nguyễn-đình-Chiều, vị chiến sĩ văn nghệ cách mạng của chúng ta.

Ấy thế mà có một số tài liệu văn học sử tại Miền Nam Việt-Nam lại bảo rằng : Cụ Nguyễn-đình-Chiều chỉ là một nhà nho có tình thần yêu nước và hay thơ, hay là một thi nhân bất đắc chí.... Thì thiệt là hết sức sai lầm.

Ngoài tính chất cách mạng và chính trị thực tiễn rất hiếm có ở đương thời, qua các tác phẩm cách mạng ta còn thấy ở Tiên sinh một lối hành văn bình dị, tự nhiên phản ánh một nhân sinh quan thiết thực, không lấy sự nghiệp văn chương để phô trương tài học, để mong lưu danh hậu thế, mà chỉ là để phản ánh trung thực tâm hồn bình dị của mình, đồng thời phục vụ cho nhu cầu lịch sử đương thời.

Tác phẩm của Nguyễn Tiên-sinh do đó chẳng những là hiện thân của một sĩ phu yêu nước tích cực, mà đồng thời cũng là của một thiểu số bình dân có triết lý hành động thiết thực. Xứng đáng là tấm gương trong sáng và hăng say chiến đấu của một con người tàn tật mù lòa.

Ngày nay, người và tác phẩm dù đã đi vào lịch sử nhưng âm vang Nguyễn-đình-Chiều vẫn sống động trong lòng mỗi người chúng ta cũng là vì chỗ đó.

PHÙ LANG  
TRƯƠNG-BÁ-PHÁT

**Iúc Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam-kỳ**

## tâm lý dân chúng xuyên qua văn, thơ của nguyễn - đình - chiêu

Hồi Pháp mới chiếm ba tỉnh miền Đông Nam-Kỳ, tác giả-cuốn thơ Lục-Vân-Tiên là một tay kiệt-hiệt trong toàn thể quần chúng Việt-Nam. Tôi nói kiệt-hiệt vì lẽ cụ Nguyễn-đình-Chiều không chịu tách rời dân chúng bình-dân ra, luôn luôn ở trong khối ấy và sống mãi với khối ấy. Cụ Đồ không ưng rời bỏ hàng ngũ dân đen để rời ra cộng-tác với nhà cầm quyền Pháp như Hợp-Cương, Hợp-San, Thủ-Nho (1) đều làm Ký-lục cho Pháp, và còn nhiều người nữa, nhưng phần lớn làm Tri-huyện, Tri-phủ, tóm tắt là cộng-sự-viên trực-tiếp và chặt-chẽ với Pháp-đinh.

Ở đây, tôi chỉ biên sơ-lược các tên ấy để quý bạn đọc có ý-niệm về tinh-danh của các người này :

Tòng Ca làm Tri-huyện Bình-long (2).

Tòng Trinh nhiệm-chức Tri-huyện Tân-hòà (3).

Nguyễn-Trực làm Tri-phủ Tây-ninh (4).

(1) Tập san Sứ-Địa số 3, Đặc-khảo về Truong-công-Dịnh, xuất-bản ngày 17-9-1966, trang 146.

(2) Huyện Hồ-c-môn — Bù-Điêm.

(3) Ô-tinh Gò-công.

(4) Tỉnh Tây-ninh bấy giờ, hồi Pháp mới lại tinh này gọi là Tây-ninh phủ

Nguyễn-tường-Phong nhiệm-chức Tri-huyện Tân-Long (1).

Nguyễn-tường-Vân làm Tri-huyện Phước-Lộc (2).

Nguyễn-xuân-Khai làm Tri-huyện Long-thành (3).

Tôn-thọ-Tường làm Tri-phủ Tân-binh.

Duy có Nguyễn-văn-Nguyên làm Học-chánh mà thôi.

Tự-nhiên, phải có các quan Pháp đào-niệm trước, rồi mới tới những người Việt cộng-sự-viên với Pháp.

Đồ-Chiêu nắm vững lập trường của Cụ là bắt hiệp-tác với người Pháp cho đến hơi tàn. Cụ không chịu phản-bội dân chúng, mặc dù Cụ chẳng thè-thót gì với quần chúng hoặc là có hành-tác cụ-thè nào để chứng-minh rằng Cụ vẫn một mực trung thành với quần-chúng dân đen.

Về tâm-lý của dân-chứng, ban đầu họ ngạc-nhiên, rồi lo âu, hối-hộ, mới đến ngơ-ngóp sợ-sệt, khi họ không biết gì về sự việc quốc-gia Pháp và cố xua binh viễn-chinh qua xâm chiếm Bến-Nghé. Tiếng súng nổ đoàn-hành hơn sấm giáng liên-hồi, khiến họ khiếp-dâng.

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây, (4)

Một bàn cờ thế phút sa tay !

Bỏ nhà lũ chó băng-xăng chạy,

Mất đ bầy chim dáo-dát bay.

Bến nghé của tiền tan bợt nước,

Đồng-Nai tranh ngồi nhuốm màu mây.

(1) Châu-thanh Chợ-lớn bấy giờ v.v. phu-cộn.

(2) Huyện Cần-giúp bấy giờ.

(3) Ô-vào tinh Biên-hòa.

(4) Phan-văn-Hùm, Nỗi lòng Đồ-Chiêu, in lần thứ hai, trang 48.

*Hỡi trang dẹp loạn ! Rày đâu vắng ?  
Nờ đè dân đen mắc nạn này (x).*

(Chép theo Nguyễn-dinh-Chiêm)

Luôn-luôn phải đốt nhà và đồ-đạc trong nhà đè làm oai, chém người, chặt đầu người, bắn người chết, đè lung-lạc tinh-thần của các nạn-nhơn : ấy là bồn-chát cốt yếu của chiến-tranh xâm-lược.

Ở đây cũng thế. Vốn là chiến-tranh xâm-lược chứ không là chiến-tranh tự-vệ, nên quốc-gia bị xâm chiếm phải chịu những hình-thái nặng-nề, bất-khả-kháng ấy.

Rồi kết-thúc chiến-trận là cảnh cha kiềm con, vợ khóc chồng, anh tim em, bầu bạn cùng nhau gấp gối lại, trạng-huống đàn-bà, con gái đã bị hiếp-dâm, người có-thể bị lính địch áp-bức, v.v....

Đi sau chiến-tranh chiếm đất là cảnh hoang-tàn chồng-chát lên nhau, sự hỗn-độn bày ra trước mắt.

Tất cả sự diêu-linh trên đây đều qui-tụ lại một mục-đich : làm cho tất cả nạn-nhơn đều xuống thấp tinh-thần đè cho các tướng địch bắt buộc các nạn-nhơn phải đầu hàng.

(1) Trong sách *Documents pour servir à l'Histoire de Saigon*, tác-giả viết nói trang 16 rằng : « ngày 17 lúc vừa hừng sáng, tất cả tàu đều ở vị-trí của chúng nó : chiếc Phlégeton ở trước cửa (a), chiếc Primauguet, chiếc Alarome và chiếc Avalanche đê, ở trước chiếc Primauguet, chiếc Dragonne, chiếc El Cano và chiếc Président đậu ngoài sau. Ban đầu hỏa-pháo còn chậm chạp, sau lại nở càng phút càng có tốc-lực, luân-luô - chính-xác đến dỗi trong chốc lát hỏa-pháo bên địch ngưng mau lẹ, tuy rằng hỏa-pháo của địch có đi ngang qua những cột buồm của chúng ta » (b). Còn trên kia nói « Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây ». Vậy thì tan chợ còn sớm lắm vì mới « lúc vừa hừng sáng... ».

(a) Cửa thành Bến-Nghé, hiện nay ở trước đường Cường-Đè dưới bờ sông Saigon.  
(b) Jean Bouchot, Document pour servir à l'Histoire de Saigon, Saigon 1927, page 16.

Chiến-trận tả ra trong tâm cầu thơ trên đã diễn-tiễn trong ngày thứ năm 17 tháng hai năm 1859 (1).

Cụ Đồ gẫm nghĩ lại chưa chống nổi thời-cuộc đi quá mau, nhứt là với giặc Pháp quá tàn bạo. Cụ mới rút lui về quê vợ ở xã Thanh-ba (2), huyện Cần-giuộc.

Nơi đây cụ đã gầy dựng trường-ốc đê dạy học.

Nhưng giặc Tây-dương còn canh cánh bên lồng Cụ, nên Cụ còn oán giận, còn buồn phiền mãi.

Có lẽ Cụ nghe nhiều điều cording-bạo, nhiều sự lộng-hành, nhiều cơn lam-dụng đã xảy ra hằng ngày, nên « Yên-si-phi-lý-thuần » đến viếng Cụ, khiến Cụ buộc miệng ngâm bài bát-cú này :

### NGƯA TIÊU-SƯƠNG

*Tiếng đòn ngàn đậm ngưa Tiêu-sương,  
Lầm đưa gian mưu nghỉ khá thương !  
Giậm vỏ chẳng mang ăn cỏ Tống,  
Quài đầu lại hí, nhớ tầu Lương.  
Chẳng cho chủ khác ngồi lưng cõi,  
Thà chịu vua ta nắm khớp cương.*

(1) Ngày rằm tháng giêng năm Kỷ-mùi.  
Ngày tháng năm trên bài do J. Bouchot, *Documents pour servir à l'Histoire de Saigon*, 1927, trang 16.

(2) Xã này nay không còn thấy trên địa-đồ Saigon, Gia-dịnh và Kế-cận.

*Nghĩa còn cứu nhà nước cũ,  
Làm người bao nỡ phụ què hương. (1)*

(Chép theo Nguyễn-dinh-Chiêm)

Hồi năm Canh-thân 1860 trở về trước, sĩ-phụ và dân-đen đều chưa biết chế độ dân-chủ là gì hết, thế nên tất cả đều chẳng đề-cập đến dân-chủ mà nói đến quân-vương luôn, và Cụ Đồ cũng không thoát khỏi thông-lệ ấy mà gọi bằng vua ta.

Lúc nào cũng như lúc nào, dân-chúng hình thành một khối bí-động, nhưng hữu tri hữu giác, hiền lành, trầm lặng. Hai cái tri, giác ấy cộng với sự hiền lành, sự trầm lặng ấy phải đôn-dốc, kích-thích, một khi có việc phải sử-dụng đến sức-lực họ vì họ cần người phát-khởi lên thì họ mới trở nên hoạt-động. Chắc chắn Cụ Đồ dùng văn-chương, dùng lời lẽ ngôn ngữ để phản-khích các dân-đen y như hồi hậu-báu thế-kỷ thứ mười ba Đức Thánh Trần Hưng Đạo dạy dân phải xâm vào cánh tay hai tiếng Sát-Đát, lúc chống giặc Nguyên, hoặc là hồi mới thế-kỷ thứ sáu trước Tây-lịch, Việt-Vương Câu-Tiễn dặn quân thần phải chực sẵn ở sân-chầu và khi Câu-Tiễn đến thi hỏi thù cha đã trả đặng hay là chưa ?

Ý hẳn Cụ Đồ mô-phỏng như vậy. Cụ phải kích-thích quần-chúng, chử xướng cái thuyết « đầu quân diệt giặc » để dân-chúng hết lòng nhập ngũ.

Cụ suy nghĩ lắm, cho trí làm việc nhiều, tư-tưởng không ngừng. Cụ cò-động, thúc-giục, xúi bảo thanh-niên, tráng-đinh, nhi-nữ, phụ-nữ, tất cả người đều vô hàng ngũ dân-quân để đánh giặc Tây.

Sẵn có kim-ngôn « tinh vi nồng, động vi binh », từ thuở trước năm

(1) *Phan-văn-Hùm*, Nỗi lòng Đồ-Chiều, trang 46.

Có lẽ bài Hán-luật này được Cụ Đồ làm ra lối năm Canh-thân 1860 hoặc là năm Tân-dậu 1861.

trong tiềm-thức của dân-cày, Cụ khéo đánh thức câu ấy đây, là có kết quả ngay.

Cụ Đồ khai-thác khía cạnh căm-thù của dân-chúng miền Cần-Giuộc, Cần-Đước, Gò-Công, Rạch-Kiến, Rạch-Đào, Chợ Trạm đối với các binh sĩ Tây-dương và... và Ma-tà, Ma-ní (1) nên đến đêm rằm tháng mười một năm Canh-thân (2) nghĩa-binh đồng một lòng tấn-công địch-quân. Tây-binh giữ vị-trí già quá thành thử cướp trại không được, mà hại mạng dân-quân nhiều, nhưng đổi lại nghĩa-quân hạ-sát đặng một viên quan hai và nhiều tên lính khác của địch-quân.

Rồi tan trận đánh Tây, Cụ Đồ có hạ bút viết một bài văn-tể. Tôi xin trích ra nhiều câu trong bài ấy.

### TẾ NGHĨA SĨ CẦN-GIUỘC

*Súng giặc đất rèn ; Lòng dân trời tò*

*Mười năm công vỡ ruộng, xura át còn, danh nỗi như phao ; Một trận nghĩa đánh Tây, tuy là mất, tiếng vang như mõ.*

Nhớ linh xưa :

*Cui cút làm ăn ; Riêng lo nghèo khổ*

*Chưa quen cung ngựa, đưa tới trường nhung ; chả biết ruộng trâu, ở theo làng bô.*

Đọc đoạn trên đây, trí-tưởng tượng của chúng ta hình-dung ngay những người dân quê-mùa, chất-phác, thật-thà như đẽm. Hai bàn tay của những kẻ ấy chai ngắt, bộ tịch-cục mịch, ai hỏi gì thì đáp lời bằng không thi ngậm miệng, chẳng biết vận-dụng lời lẽ đường-mặt văn-hoa chi cả,

(1) *Kêu linh Tagels bằng Ma-ní* vì là chóng ở xứ Phi-luật-Tân mà thủ-đô xứ ấy là Ma-ní (Manille).

(2) *Thứ tư mươi sáu tháng mười hai, 1860.*

nhung tới lúc phản-uất quá độ thì cũng tỏ ra thiện-chí đầu quân để trợ giúp diệt thù. Họ muốn tỏ can trường cho quân Tây-dương thấy rõ, để suy nghĩ bài học di xâm-chiếm nước người.

*Việc cuối việc cày, việc bừa việc cấy, tay vốn quen làm :*

*Tập khiêu tập súng, tập mác tập cờ, mắt chưa từng ngó.*

Cụ Đồ nghe rằng người Việt ta có ác-cảm sâu đậm chống Tây. Cụ Đồ đã khéo-léo khêu gợi sự thù hận ấy bằng hai câu này :

*Bừa thấy bòng-bong che trăng lớp, muốn tối ăn gan ;*

*Ngày xem thấy ống khói chạy đèn sì, muốn ra cắn cõ.*

Cụ đe-dọp đến sự việc như vậy để treo gương cho người mai sau, vì trong tương-lai Nam-trào còn nhò sức lực ấy nữa. Chiến-trận vẫn dằng dai, liên-tục hết lớp người này ngã gục, thì còn hàng muôn kẽ khác tiến lên, nào sợ hết nhơn-lực, chỉ lo không có người đứng ra để vận-dụng khôi nhơn-lực ấy mà thôi.

Can-dảm chống giặc, tự ý chống giặc, đó là câu thốt ra của muôn miệng như một. Vậy nên :

*Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kinh,*

*Chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyển này dốc ra tay bộ hồ. (1)*

Vốn là dân chán chát làm ăn chờ không phải là bọn du thủ du thực, hoặc là bọn người hứa đó rồi quên đó, nên Cụ Đồ cứ bút viết tiếp rằng :

*Khá thương thay !*

*Nào phải thiệt quân cơ, quân vẹt, theo vòng ở lính diễu binh ;*

*Chẳng qua là dân ấp, dân lán, mến nghĩa làm quân chiêu mộ. (2)*

(1) Trên đầu bài văn-lết tôi « ra tay bộ hồ » là trích trong Nguyễn-Bá-Thế, Nguyễn-Dinh-Chiều, trang 128-129.

(2) Phan-văn-Hùm, Nỗi lòng Đồ-Chiều, trang 89.

Trên kia tôi đã nói về-khi thô-sơ như dao phay, mác thông, độc, xà báp, toàn là khí giới trắng kèm thêm vài súng hỏa mai, nhưng với số đông dân-chúng cũng áp đảo được quân số kém, nhứt là quân số này lại đương con thất thế.

*Gươm đeo dằng băng lưỡi dao phay, cung chém rót đầu quan hai nõ. (1)*

Vậy là trừ đặng một mũi giặc.

Muốn cõ-xúy cho dân-quân mình đừng rời hàng ngũ, đừng phá hoại tinh thần đang hăng say giết giặc, mà trở lại đầu hàng địch quân, cụ Đồ hạ bút như thế này :

*Sống làm chi ở lính mā-tă, chia rượu lat, gặm bánh mì, nghe cảng thêm hồ. (2)*

Đinh-ninh cầm giữ dân quân ở trong rầy trong ruộng chờ đừng thấy bánh mì là món chưa từng tới miệng nhà quê, rồi chạy theo để thỏa mãn tánh thực-dục, Cụ Đồ mới nói như trên kia để giới-ý các dân quân.

(1) và (2) Nguyễn-Bá-Thế, Nguyễn-Dinh-Chiều, trang 129-130. Hai ông Tô-Nam và Bùi-Quang-Tung dịch lại bài tờ bẩm của Phạm-Tiến như vậy : « Còn từ ngày tháng 11, 12 đến giờ, các trận giao chiến với quân-dội Phú (a) ở hạt Tân-Long (b), Phước-Lộc (c), nghĩa quân tử trận mất 12 người tức ông Nguyễn-văn-Tá cựu hương thân, Đoàn-thiện-Giáo thầy đỡ, và Trần-Thanh-Ý, Trần-Hiền cùng viên ngũ-trưởng Trần-văn-Dô, đội-trưởng Nguyễn-Sinh, binh Lê-văn-Hạch, dân Lê-công-Nghiêm, Võ-văn-Phú, Nguyễn-văn-Bé, Nguyễn-văn-Lợi, Nguyễn-văn-Học, còn 6 người bị Tây bắt là : Tú-tài Lê-Thanh-Tề, suất đội Bùi-văn-Lô, đội-trưởng Trần-Nhuợng, học trò Lê-Tôn-Đán, Lê-Tuấn và bang Qyang-Đông Hà-Quốc ».

(a) Phú-Lang-Sa.

(b) Tỉnh Chợ-Lớn.

(c) Huyện Cần-giúộc.

Trên đây là những người biết tên, còn dân-quân không biết tên chưa rõ là bao nhiêu ?-Tô-Nam và Bùi-quang-Tung, Tình hình ba tỉnh Nam-kỳ Tu-Đức năm thứ 16 (1863), Tập-san Sứ-Địa số 3, trang 147, 148.

Riêng về phần Tiên-sanh thì Tiên-sanh ghét giặc Tây-dương đã đánh, còn các cộng-tác-viên với quân viễn-chinh Pháp mới là đối-tượng khă ố nhứt, bi-đì nhứt của Tiên-sanh. Theo cặp mắt khiêm-thị của Tiên-sanh, nhưng lại là sáng-suốt nhứt hồi thời bấy giờ, những người ấy là « dù theo đóm ẩn tàn », hay là « theo voi hít bã mía », bọn người vô khả năng, mà còn nhiều phen lèn mặt hống hách với dân đen.

« Đối với kẻ trên, nhân-dân ba tinh đều gọi là lũ bạn nghịch, và muốn đón đường giết đi, nhưng sợ Phan Lãnh-dốc (1) biết chuyện lạiしさ cùu xét lời thôi nên không dám làm » (2).

Xem thế, người ta cảm thấy rằng hồi bấy giờ dân-chúng ghét cay, ghét đắng các cộng-sự viên với Pháp. Dân đen cho những người ấy là « rước voi về bè măng làng ».

Bỗng đâu lại có mưa lớn, nướt lụt. Thế là Tiên-sanh tức cảnh Nước lụt với bài Hán-luat sau đây :

### NUỐC LỤT

Mưa từ chặng, gió từ hồi,  
Thế-giới bao nhiêu nước khoả rời,  
Lũ kiền bắt tài đồi chõ khấp,  
Cửi rieu vô dụng kết bè trôi.  
Lao-xao cụm luộc (3) nghe chim óng,  
Lôm-xôm giuờng cao thấy chó ngồi.  
Nó đê dân đen trên gác yếu,  
Nào vua Hạ Võ ở đâu ôi !

(Chép theo Nguyễn-đình-Chiêm)

(1) Phan-Thanh-Ciản.

(2) Trích trong tập-san Sô-dịa số 3, trang 148.

(3) Luộc, là biến âm của chữ lục, màu lục (xanh). — Lời chú-thích của Phan-văn-Hùm.

Tôi chắc là Tiên-sanh đặc ý lầm với câu trạng đầu :

*Lũ kiền bắt tài đồi chõ khấp,*

và cũng hành diện đặc-biệt với câu luận thứ nhì :

*Lôm-xôm giuờng cao thấy chó ngồi.*

Đang con túc giận mà người ta mắng, rủa được kẻ nào mình muôn mặt sát đó, dầu bằng văn-chương êm đẹp, cũng là một cách để vuốt giận của mình.

Ở đây Cụ Đà-Chiêu ở trong trạng-thái của người đang hàn-học, bỗng nhơn việc lụt, mà nói lên những bức dọc của mình đối với lũ cộng-sự viên của binh Pháp, thi thật là thỏa chí vậy.

Cụ Đà được nổi tiếng tăm hơn, người hậu-thế ôn-sùng Cụ như bức Thái-Sơn, Bắc-Đầu trong làng thơ, hơn Huỳnh-Mẫn-Đạt, hơn Tôn-Tho-Tường, hơn Phan-văn-Trí là vì Cụ thắc lời người trong truyện, mà tỏ ý khai khái của Cụ, tiết-tháo của Cụ đối với sự việc xảy ra lúc bấy giờ.

Trong tập trường-thiên Dương-Tử Hà-Mậu lúc Dương-Tử đập lên thuyền của ngư-phủ dề qua sông. Ngư-ông có đề-cập đến việc của các người hiền tài như vậy :

*Ngư răng : « Xưa đắng hiền tài,*

*Lập thân, há chẳng biết tài bão thân ? »*

*Dầu vịnh cũng tiếng nhơn thân,*

*Trâu cày ngựa cối cái thân ra gì ?*

*Chó ăn lộc nước đòi suy,*

*Bầy chim lười thô, e khi mắc nản,*

*Trôi ai ra sức muồng săn,*

*Một mai hết thô cợp ăn tới mình. (1)*

(1) Phan-văn-Hùm hiêu-định, Nguyễn-đình-Chiêm tác-giả, Dương-Tử Hà-Mậu, Tân-Việt xuất-bản, Saigon, ngày 15-7-1964, trang 59.

Câu chót này Cụ ngụ ý nói « Đặng chim bè ná, đặng cá quăng nơm » đó. Nhưng sự đời không phải trôi chảy theo lời Tiên-sanh tiên-trí mà có khi trái ngược hẳn lại. Bằng chứng là Đốc-phủ sứ Tôn-thợ-Tường đang vinh thân cho đến khi tử lộc.

Đến tận độ sự sung-sướng, sự hanh-diện cho Nguyễn-Đình-Chiều là cắp lục-bát sau đây :

Huống ta là kè không ngòi,  
Tài chi sửa gởi làm tôi nước loàn (1)

Theo chí binh-sanh của Cụ Đồ nói ra đặng cắp lục-bát trên đây rồi, dẫu có bị hành-hình cũng đẹp dạ lắm, vì Cụ đã tuyên-bố lên đáy lòng của Cụ, trong lúc đó thì cả triệu người chỉ là loại thất-phu ủ-ủ các-cạc nói chẳng nên lời.

Mãi mê đê-cáp đến thi-văn Tiên-sanh mà lẳng quên dân-chúng binh-dân.

Lúc nầy dân-chúng rất cương-quyết, không chịu khuất-phục dưới sức tàn bạo của binh-sĩ Pháp, mặc dầu quan binh này có dùng đến cực-hình nào, và vận-dụng hết cam-ngôn mỹ-tử cũng thế.

Không có chi xác-thực và hùng-hồn cho bằng trưng ra một bằng-chứng này.

Hải-quân Trung-tướng Charnier kính gởi cho Ông Bộ-trưởng Bộ Thủy-quân ở Pháp-quốc.

« ... Thông thường người mình tướng rằng các vị quan Nam-trào là những tay chuyên - chẽ đáng thù ghét của dân - chúng và người Việt-Nam tỏ ra sot ruột để thảo ách của các vị quan trên đây. Dư-luận ấy sai lầm. Thiêm-chức bảo ông Hải-quân Thiếu-tá kiêm thanh-trạ bùn

(1) Phan-Văn-Hồm, Nỗi lòng Đỗ-Chiều, trang 78.

xử sự-vụ là Aubaret hỏi cả ngàn người Việt-Nam, và thiêm-chức bảo những viên-chức khác nói rành rẽ tiếng Việt-Nam tra vấn dân-chúng thì người Việt trả lời một cách không thay đổi rằng các vị quan của chúng công-bình và cai-trị hiền từ.

Chúng ta đừng có ảo-tưởng. Nếu trong những vùng này dân-chúng chịu sống dưới uy-quyền của chúng ta, đặc-nhất là tại các xã-khí của chúng ta có thanh thế hơn súng ống của họ mà thôi. Cảm tình của dân chúng Việt đối với chúng ta là không có, mặc dầu chúng ta cố gắng đổi-dãi họ với sự hào ý và cải thiện đời sống của họ...» (1).

Nửa câu ở câu sau là chân-tình vì bức thư phúc-trịnh sự thật bên Việt-Nam kinh đế về Bộ-trưởng Bộ Thủy-quân Pháp, nhưng Pháp khác nói giống với Việt thì thương yêu cùng nhau, hợp-tác cùng nhau giữa người thống-trị và người bị trị thế nào cho đậm-ấm nỗi. Cuộc hôn-nhơn gượng ép rời thế nào cũng ly dị. Mà thật vậy như chúng ta đã thấy rồi.

Kịp đến ngày năm tháng sáu 1862 (2), hòa-ước bắt-binh-đảng giữa Pháp-Tây-ban-nha và Việt-Nam ra đời.

« Từ khi Lãnh-đốc họ Phan (3) và quan Lãnh-phủ (4) cùng vào Già-dịnh ký hòa-ước xong, ra lệnh triệt-hồi các quan từ trước vẫn ngầm hoạt động ở các thôn-xã, làm cho si-phu khắp hạt, gào khóc như mưa, nhưng mà ai nấy vẫn phải vâng theo mệnh-lệnh triều-dinh... » (5)

(1) Trích lục bức thư đề Saigon ngày 28-8-1861 của Hải-quân Trung-tướng Charnier, Chỉ-huy-trưởng đạo quân viễn-chinh Pháp-Tây-ban-nha, coi Archives de la Marine BB 4793 - B.S.E.I., La succession de Thiệu-Trị par Bùi-Quang-Tung, Tome XLII, 1er et 2e trim. 1967, page 105, renvoi 4.

(2) Ngày mồng chín tháng 5 năm Nhâm-Tuất (Tự-Đức năm thứ 15).

(3) Phan-thanh-Giản.

(4) Lê-m-Duy-Hiệp.

(5) Tập-san Sứ-địa số 3, trang 146.

Đọc đến đây ai cũng rõ biết là dân-chúng Việt hồi bấy giờ có cái tâm-iy nào, nhút là sỉ-phu. Giới sỉ-phu lãnh-đạo khởi quần-chúng dân đen mà giời ấy « gào khóc như mưa » thì dân đen át buồn nǎo.

Còn Nguyễn-đinh-Chiều, cày nêu, cày vọi của dân-chúng Việt hồi bấy giờ, Cụ lại như ai xé lòng, như bàn tay vò hình dày vò trái tim.

Vì vậy nên Tiên-sanh mới có bài thơ Xúc cảnh.

*Cây cỏ ngùi ngùi ngóng gió đông,  
Chúa xuân đâu hỡi, có hay không ?  
Mây giăng ái bắc trông tin nhắn,  
Ngày xỉ non nam bắt bóng hồng.  
Bờ-cõi xưa còn chia đất khác,  
Nắng sương nay dẽ đợi trời chung.  
Bao giờ thánh-đế Ơn soi thấu,  
Một trận mưa nhuần rả nái sông. (1)*

(Chép theo Nguyễn-Đinh-Chiêm)

Tuy là chiến-dấu trong điều-kiện hết sức khó-khăn chết-vật, nhưng lòng ái-quốc của dân chúng không khὸn mè chút nào.

Quần-chúng binh-dân có mỗi một tâm-niệm là làm sao trả lại cho Vua Việt những đất đai mà người Pháp đã ngang nhiên chiếm. Theo họ, nước Pháp vô cõi xâm-lăng bờ cõi quốc-gia Việt là hành-động thảo-khẩu, nhưng họ không nhận-chân rằng nhược-quốc khó đối-thoại với cường-quốc, huống chi hồi bấy giờ, quốc-gia Pháp là hùng-cường trên đời sống quốc-tế.

Nhiều lúc, vì tình-thể cường-bách, dân đen không tên tuồi, phải hi sinh cho đại-nghĩa quốc-gia, đẽ tò cho kẻ xâm-lăng biết là khó thể chiếm-cứ được quốc-gia Việt.

(1) Phan-văn-Hùm, Nỗi lòng Đờ-Chiều trang 47.

Có lẽ bài thi này viết ra sau ngày mồng chín tháng Năm năm Nhâm-Tuất (5 June 1862) tới mùa đông năm ấy là cùng.

Như câu chuyện sau đây :

Ngày 24, 25 và 26 tháng hai năm 1863 (1), tại Rạch-Già, Gò-Công, một Thiếu-tá Pháp tên là Vergne câu-lưu đặng hai anh em người Việt. Vergne buộc họ phải đòi lấy mạng sống của họ, một khi họ chỉ chỗ trú ẩn của các lãnh-tụ nghĩa-quân, bằng ngược lại, họ chỉ sai, họ sẽ bị bắn. Hai anh em thuận lời. Họ giắt đi, song họ cố ý làm lạc hướng các binh-sĩ Pháp. Đến chiều về, không bắt đặng lãnh-tụ nào hết.

Qua sự thông-dịch, Vergne hỏi họ như vầy :

- Chúng bây biết vị-trí như chúng bây đã thú thiệt.
- Chúng tôi đã rõ vậy.
- Ta đã giải thích hết sức ti-mi, nơi nào và cách nào để giắt dẫn lính của ta. Bây tỏ bày đã hiểu hết.
- Chúng tôi hiểu rõ.
- Ta có nói như vầy : « Nếu bây dẫn lính ta trúng đường đi, ta cho chúng bây an-toàn, nếu bây dẫn lạc, bây sẽ bị bắn ? ».
- Ông có hứa vậy.
- Bây cố ý dẫn lính của ta lạc lối trong bưng.
- Hai thiếu-niên hàm thính.
- Trước khi đi, ta đã nói rằng chúng bây sẽ bị bắn, nếu chúng bây sẽ là hướng-đạo bất trung-thành ? Trả lời đi !...
- Ông có cho hay như vậy, người anh cả đáp lời, sau khi do dự một chút.

— Vậy bây chịu bắn ?

— Chúng tôi sẵn lòng.

Thản nhiên, người Nam kỳ đáp lời với sự nhẫn-nại phuơng Đông

(1) Nhằm những ngày mồng 7, mồng 8 và mồng 9 tháng giêng năm Qui-Hợi.

Thấy cuộc thảm-vấn chấm dứt, hai người Việt-Nam chào.

Vergne bảo một viên cai lính, người Al-gê-ri :

— Kêu bốn người lính, và bắn hai tù-binh ấy sau trại.

Viên cai ra dấu cho hai người Việt-Nam, hai người này theo sau, một loạt súng nổ rập, báo cho biết là xứ bắn rồi.

Day qua chúng tôi, gương mặt đỏ rần, Thiếu-tá nói :

— Đây là những người anh hùng... Có thề, xứ Hy-lạp dựng tượng hình cho các người ấy... còn tôi, tôi phải xứ bắn họ.

Theo nguyên-tắc thì Vergne chẳng thương xót ai, nhưng bầm-tánh người không tàn-nhẫn ; sau một lúc im lặng, dường như đè vuốt ve lương-tâm, ông ta lập lại định-thức thích nhứt của ông : « Chiến-tranh là chiến-tranh... Nó càng tàn-bạo, càng mau kết liễu, có lợi cho người thắng cũng như kẻ bại » !

Sáng sớm ngày sau, đứng nơi pháo-hạm, chúng tôi thấy xa xa, một tảng ván đóng đinh vào một cây sống ở trên bờ, viên thông-ngôn dịch lại cho chúng tôi biết như vầy.

Tất cả dân-chúng tinh Gò-Công đồng-thanh truyền-ngôn thế này (1).

Khi chính-phủ của Vua ta không tồn-tại ở phần đất này, chúng ta ta đau khổ như đứa hài-nhi mồ-côi cha mẹ.

Xứ các người ở về Tây-dương, quốc-gia của chúng ta ở về Đông-hải.

Sự tri ân buộc chặt chúng ta với nhà Vua của ta, chúng ta trả thù tất cả những si-nhục đối với Vua ta hay là chết vì đế-vương của chúng ta. Nếu các

(1) Chóng tôi xin phép bạn đọc lược bỏ những đoạn không quan trọng.

người tiếp-tục đem sắt lửa gieo rắc cho xứ sở chúng ta, thì sự lộn-xộn còn dai dẳng ; nhưng chúng ta tùy theo Thiên-luật mà hành-động, cái nghĩa của chúng ta sẽ thắng.

Nếu các người muốn có hòa-bình, hãy trả lại lãnh-thổ của Vua chúng ta ; chúng ta chống các người vì mục-đich ấy.

• • •

Nhưng, nếu các người từ-chối, chúng ta chiến-đấu không ngừng để vung theo Thiên-chí. Chúng ta kiêng giá-trị của các người, song chúng ta sợ lòng Trời nhiều hơn thế-lực các người. Chúng ta thê-nguyện sẽ đánh mãi và không ngừng. Khi chúng ta thiêu-thốn tất cả, chúng ta sẽ bẻ nhánh cây làm cỏ và gãy gốc đẽ làm khí-giới cho quân lính của chúng ta. Hồi vậy làm sao các người sống giữa chúng ta ?

Chúng ta yêu-cầu các người chú-ý đến bản tuyên-ngôn này và chấm dứt một trạng-thái có hại cho quyền-lợi đôi bên (1).

Hồi này, ở Gò-Công, Bình-Tây Sát-Tả tướng-quân Trương-Công-Định còn đang quyền-hành.

Bạn đọc ngó thấy gương hi-sanh của hai người Việt không biết tên tuổi Mẫu chuyện hi-sanh rất cảm động và rất cao quý là ở chỗ nặc-danh ấy. Bản tuyên-ngôn trên đây cũng chứng tỏ rằng dân-chúng đã hết lòng với Vua. Gội nhuần tận xương tủy những học-thuyết của Khòng-phu-tử, dân-chúng rất trung-thành với quân-vương, hiếu với phụ-mẫu, từ hòn bốn chục thế-hệ về trước.

*Trai thời trung hiếu làm đầu,  
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình.*

(Lục-Vân-Tiên vế thứ 5 và thứ 6)

(1) A. Despois et Mme Labérenne, *Lectures morales*, trang 377, 378 và 379.

Trại không trung hiếu là loài phản nghịch, tội lỗi, con giặc, gai không tiết hạnh là đứa không đứng đắn, hạng « lá gió cành chim ».

Không-phu-tử có khuyên như vậy và Cụ Đồ thông-ngoan lại như thế. Hai tiếng trung, hiếu đã được lồng vô khuông thép vàng ròng, thêm lúc bấy giờ người Pháp vỗ-hiếp về vật-chất và tinh-thần Vua Tự-Đức, thế nên tình thương của dân đen đối với bức vương-giá áy càng thấm thía thêm lên.

Hồi bấy giờ, trong hàng ngũ Tây-duong đi chiếm thuộc-địa có Trung úy chiến hạm Guys. Trung-úy hiệp cùng Huỳnh Công-Tấn (1) di-chuyển trên chiếc l'Alarme, và theo dõi những hành-dộng của Trương-công-Định.

Một buổi sáng các thủy-thủ dưới pháo-hạm bắt gặp trên chót một cây sào cắm trên bờ sông một bức thư gởi cho Hải-quân Thiếu-trưởng (2). Có một đoạn nói về sự bền chí của quân chúng Việt-Nam.

« Các người có dũng-lực, nhưng ít người ; mỗi ngày vài người lính của các người ngã quí dưới sự phục-kích của chúng ta ; bệnh rét cũng ở một bên chúng ta để chiến-đấu chống các người và nó bù lại sự khiếm khuyết vũ-khi của chúng ta. Chúng ta ở xú chúng ta, chúng ta được lợi thế hơn các người ; chúng ta vẫn đợi chờ và người Việt-Nam kiên nhẫn lắm. Hãy từ bỏ một cuộc xâm chiếm không thể được, hãy qui-hoàn đất-dai lại cho chúng ta và lúc bấy giờ chúng ta rất hân-hạnh tiếp rực các người Pháp như bằng hữu của chúng ta vậy » (3).

Dân-chúng Việt kiên-nhẫn có thừa và còn những đức tính khác, nhưng

(1) *Huỳnh-công-Tấn*, một người phung-sự dưới cờ của Trương-công-Định, sau sang qua hàng ngũ Pháp, trở thành một công-sự viên đặc-lực của Pháp-định.

Độn Am văn tập mà Sứ-địa số 3, trang 108 đã án-hành, gọi là Đồ-Tấn.

(2) Ngày chúa-nhật 30 tháng chạp năm 1861, Hải-quân Trung-tướng Charnier trao quyền cho Hải-quân Trung-tướng Bonard. Ở đây chỉ Bonard.

(3) Dịch theo bài *La France en Cochinchine III*, tạp-chí *Revue du Monde colonial, assitique et américaine*, Avril 1864, Paris, trang 395, 397.

sự thật đã định-chính lại một cách phủ-phàng, tàn bạo, như chúng ta đã ngó thấy trong tấm chục năm qua.

Kịp đến đêm 19 rạng 20 tháng tám năm 1864 (1) có người mật-báo với Tấn rằng Định về làng Kiêng-phước.

Tấn chỉ-huy một số người dưới tay, âm-thầm, bao vây vị-trí của Định và hai mươi lăm người thuộc-hạ. Năm đó tối bình minh, Tấn mới dậy và nôi bón ào vào nhà.

Quân Định và các người tâm-phúc chống trả kịch-liệt như những anh-hùng. Họ chen nhau ra, Quân Định ở giữa đám người ấy và suýt thoát khỏi. Tấn chia súng sáu bắn ngay Định và hô lớn cho các mã-tà bảo nhả đạn, mặc dầu Tấn có ý bắt sống Định. Một viên đạn trúng đích, Định bị gãy xương sống té xuống đất. Năm thây chết trong số ấy có Quản-Định, vũ-khi và tài-liệu đều bị Tấn lấy được.

Xác của Quản-Định được đem về Gò-Công và để cho công chúng xem và nhìn biêt... (2).

Hung-tín này bắn ra vừa đến tai Cụ Đồ-Chiều như sét đánh giữa mùa nắng. Chắc chắn là Cụ sững-sờ, rồi tặt lưỡi than thầm.

Có thể Cụ có làm lễ truy-diệu Trương-Công-Định. Ông này có cảm-tình đặc-biệt với Cụ Đồ. Một lần Công-Định có yêu cầu Cụ giúp Bộ Tham-mưu, nhưng Cụ thối thác vì lẽ Cụ bị khiếm-thị. Bởi lẽ ấy, nên Cụ Đồ xem Trương-Công-Định là bức tri-kỷ.

« Tuy thế mỗi khi có việc chưa thông, Trương-Định cũng cầu mưu & hỏi ý nơi ông Đồ. Nguyễn-Đinh-Chiều có lần khuyên Trương-Định nên « dâng chiếu Vua, lui binh tim đất hiềm » (3).

(1) Mười tám rạng mười chín tháng bảy năm Giáp-tí.

(2) Phỏng theo Paulin Vial, *Les premières années de la Cochinchine*, trang 321, 322.

(3) Phan-van Hùm, *Nói lòng Đồ-Chiều*, trang 26, hàng 14 tới 18.

Về phần dân-chúng lại nồng nồng quyết một lưu Trương Định ở lại Gò-Công. Thế nên Cụ Đồ mới có hai cặp đối rắng :

Bởi lòng chúng chẳng nghe Thiên-tử chiếu, đón ngăn mẩy dặm mả tiền ;  
Theo bụng dân phải chịu tướng-quân phù, gánh vác một vai khôn ngoài.  
Gồm ba tinh đựng cờ phản nghĩa, sỉ-phu lầm kẽ vui theo ;  
Tóm muôn dân gầy sờ mỏ quan, luật lệnh nào ai dám nhại (1)

Lúc bấy giờ, dân đen cương-quyết chống Pháp, nên Trương-Công-Dịnh phải đáp ứng ý định chống Pháp của dân đen. Nếu ngược lại thì Trương-Dịnh đã di phó-niệm ở An-hà, thoát khỏi cảnh chết một cách đột-ngột.

Cuộc trung-nghĩa hai năm làm đại-tướng, nhọc nhăn vì nứóc, nào khὸn tiếng thị, tiếng phi ;

Cõi An-Hà một chúc chịu lãnh binh, lây l嚩 theo thời, chưa chắc đâu thành dân bại (2).

Lúc này, dân-tâm đang hướng về người thủ-lãnh. Nếu vị này đi nơi khác có thè ánh-hướng kháng chiến suy giảm rất nhiều và có khi đến tan rã hàng ngũ, hủy diệt cả dân-chi. Thế nên họ cố lưu Trương-Dịnh ở lại Gò-Công, mặc dầu Định đã vưng lời Trào-dinh Huế. «... Ông Định thi thu xếp cho vợ con di trước riêng mình ở lại kiềm-diềm các việc rồi

(1) Dễ người, lời chúa-thích của Phan-Vân-Hùm.

Theo tôi đoán, bài này có lẽ viết ra trong vòng một tuần lễ sau, từ mười chín tháng bảy năm Giáp-tí tết hai mươi sáu tháng bảy Giáp-tí là cùng; nghĩa là thất nhát thứ nhất, theo nghỉ lễ Việt-Nam (20 tháng tám 1864 — 27 tháng tám 1864).

(2) Phan-Vân-Hùm, Nỗi Lòng Đồ-Chieu, trang 101.

mới rút sau, nhưng khi đó các người hào nghĩa không muốn giải-tán cố giữ ông ở lại, họ bàn-luận với nhau rằng quân Tây luôn luôn bị bại (1), nếu ngày nay đề chúng đắc chí tự-do hoành-hành thì chúng ta sẽ phải làm mồi cho chúng, và lại cuộc hòa này chúng lấy binh-lực ăn hiếp triều-dinh chó đâu phải là thực bụng ? Chắc gì mai đây chúng chả trở mặt túc thì ? ? Sau khi hòa-ước đã định chúng ta còn biết trông cậy vào đâu ? Chỉ bằng cứ việc tiếp tục kháng cự. Cố thủ lấy một miếng đè mà đùm bọc lấy nhau vân vân... » (2).

Xem trong Độn Am văn tập thì biết là các người hào nghĩa và cố nhiên là có quần-chúng bình-dân đều thật một lòng lo việc cự địch chống bọn Tây-dương.

Sau bài văn-té Trương tướng-quân, Cụ Đồ có làm mười hai bài Hán-luật, liên-huân, tỏ ý thương tiếc một bực tài-ba dám đứng tiền-phong trong cuộc kháng-chiến chống Tây-dương.

Ở đây e nói-trích ra đầu đề, nên tôi xin kè ra một bài trong mười hai bài.

## IX

Tướng-quân đâu hời có hay chẳng ?

Sáu tinh cơ Đồ, nửa đã ngăn.

Cám nỗi kiến-ong ra sức đẹp,

Quân bao sáu-một chịu lời nhăng.

Đá kêu rêu mọc bia Dương Nghiệp,

(1) Câu nói này đã khich-lệ dân-chóng, chờ quân Tây-dương đã thắng trận Kỳ-hòa năm 1861 (Tân-dậu), mà trận này là then chốt.

(2) Nguyễn-Thông, Độn Am văn tập, dịch giả Tô-Nam về Bùi-quang-Tung, Tập-san Sù-sđ số 3 đăng lên, trang 104.

Cô úa hoa tàn mả Lý Lăng (1) ?

Thôi vây thời vậy, thôi cõng vậy,

Anh-hùng đến thế dễ ai dẫn ? (2).

Trương-công-Định qui thần, nhơn dân Gò-công và Lục-tỉnh mất kim-chi-nam. Chắc chắn cuộc kháng-chiến chống Pháp hạ độ lần lần.

Lúc này Cụ Đồ-Chiều mặc lo dạy học, nên không thấy Cụ sáng-tác thi-văn chi hết ?

Lối tháng ba năm 1866, nghĩa-quân phát ra những tờ hịch kêu gọi dân-chúng vùng dậy, họ nói có Nhựt-bồn giúp sức để đánh đuổi Pháp-quân ra khỏi xứ Việt-Nam. Nhơn hôm chúa-nhựt hai mươi lăm tháng hai năm 1866 (3) một sứ-bộ thứ nhứt của Nhựt-bồn đi qua Âu-châu để thắt chặt tinh hưu-nghị Nhựt với các quốc-gia Âu, sứ-bộ ấy đi trên chiếc tàu Pháp và ghé ngang qua Saigon (4).

Đây cũng là một dịp để nghĩa-quân tuyên truyền trong dân-chúng hẫu tạo một xúc-động tâm-lý để chấn chỉnh hàng ngũ, thúc chặt hạ tăng co-sở đã coi mồi muỗi lỏng lỏng và có cơ rã rời, từ ngày có hung-tín Trương-tướng quân thọ hại.

Cụ Đồ-Chiều ngóng việc nhường ba tỉnh miền Đông cho Pháp mỗi ngày một êm lần. Pháp-dinh cai-trị thành nếp rồi.

Còn lại ba tỉnh miền Tây là khói gót giày xâm-lăng của linh sơn-đá Pháp.

(1) Lý Lăng : Tướng đời Hán-Võ-Đế, năm 99 trước Tây-nguyên đánh Hung-nô, kiết vụ phải qui hàng.—Lời chú của Phan-văn-Hùm.

(2) Dân : dân thực.—Chú-thích của Phan-văn-Hùm.

(3) Ngày mười một tháng giêng năm Bính-dần.

(4) Paulin Vial, *Les premières années de la Cochinchine...*

Có lẽ trí khôn của Cụ mách cho Cụ biết : « y nên Cụ về Ba-tri để thoát móng vút của « kẻ thù không đội chung trời » với Cụ.



Đề kết-luân cho bài « Tâm-lý dân-chúng xuyên qua các bài văn-tố và thi-văn của Cụ Đồ-Chiều », chúng tôi thấy rằng lúc mới khởi thủy dân chúng rất ngo ngác, tiếp đến lo nghĩ, hồi hộp lâu dài về việc Pháp-quân xâm-lăng quốc-gia Việt-Nam. Trán tinh lại được do hạng sĩ-phu lãnh-đạo, và nhứt là do văn-chương lưu-loát và có khí-vị tranh đấu của Nguyễn-dinh-Chiều, dân chúng lần lần phục-hồi tinh-thần và kiếm nhiều nguyên-diêm để kháng chiến, như tim Trương-công-Định ở Gò-Công, Thiên-hộ Dương ở Đồng-tháp-mười, Phan Tôn, Phan-Liêm, Phan-công-Tòng ở Bến-tre, Nguyễn-Trung-Trực ở Rạch-Giá. Người người đều lũ lượt vô hàng ngũ nghĩa-quân để lo chống giặc Pháp. Chúng ta lại sẵn có ý-thức « tinh vi nông, động vi binh », làm nền móng từ lâu đời rồi, nên hễ có lời kêu gọi dân chúng là dân gian đáp ứng ngay. Họ ra ứng nghĩa là họ biết một mất, một còn, họ chấp nhận như vậy. Họ không ngần ngại hi-sanh và họ có hi-sanh cho chính-nghĩa quốc-gia. Họ rất cương-quyết, rất « cứng đầu », nói theo diệu phô-thông, Người Pháp có dùng lời để tra-vấn dân đen, thì dân đen đều trả lời là rất bằng lòng sự cai-trị của các quan, rồi dẫu cho quan Pháp có nguy-luận cách uào chon-lý cũng là chon-lý. Về sau tuy cuộc đê-kháng tàn lụi lần lần, quần-chúng cũng có thái-độ « diệt phục tinh băt phục » nhà cầm quyền Pháp. Nhiều bằng chứng và rất hùng-biện cho năm tiếng trên đây, như là đảng Cần-Vương, Đông-Kinh Nghĩa-Thục, Việt-Nam Quang-Phục Hội, Gilbert Chiểu, Thiên-dịa Hội miền Nam Việt-Nam, Việt-Nam Quốc-Dân-Đảng, Việt-Nam Cách-Mạng Đồng-Chi-Hội, Tân-Việt Cách-Mạng Đảng, Hội Kín Nguyễn-An-Ninh và Phan-Văn-Hùm.

Về đảng chính-trị thiêng về tôn-giáo, chúng ta phải kể Cao-dài giáo, Phật-giáo Hòa-Hảo.

Bao nhiêu mệt-dắng hoặc Phật-giáo-phái công-khai trên đây chứng tỏ cho thế-giới rõ là dân-tộc Việt-Nam có ý thức tồn tại với năm châu.

#### SÁCH, TẠP-CHÍ DÙNG ĐỂ KHẢO-CỨU

— Phan-Văn-Hùm, Nỗi Lòng Đà-Chiều, Tân-Việt xuất-bản, in lần thứ hai, ngày 15-12-1957.

— Nguyễn-Bá-Thế, Nguyễn-Đinh-Chiều, Tân-Việt xuất-bản, Saigon 1957.

— Phan-Văn-Hùm hiệu-định, Nguyễn-Đinh-Chiều tác-giả, Dương-Tử Hà-Mậu, Tân-Việt xuất-bản, Saigon ngày 15-7-1964.

— Tạp-san Sứ-Địa số 3, Đặc-khảo về Trương-Công-Định, xuất-bản ngày 17-9-1966, in tại nhà in Việt-Hương, 34 đại-lộ Lê-Lợi, Saigon.

#### Sách Pháp-văn :

— Jean Bouchot, Documents pour servir à l'Histoire de Saigon, Imprimerie A. Portail, Saigon, 1937.

— A. Despois et Mme Labérenne, Lectures morales, Imprimerie Delagrange, 15 rue Soufflot, Paris.

— Paulin Vial, Les premières années de la Cochinchine, Tome I, Paris, Challamel Ainé éditeur, 1874.

#### Tạp-san Pháp-ngữ :

— Bùi-Quang-Tung, La succession de Thiệu-Trị, B.S.E.I., Nouvelle Série, Tome XLII, 1er et 2e trimestre 1967, page 105.

— La France en Cochinchine III. tạp-chí Revue du Monde colonial asiatique et américaine. 6<sup>e</sup> année, 2<sup>e</sup> série, No 4, Tome XIème, Avril 1864, Paris, 3 rue Christine sous le direction de M.A. Noirot.

#### Địa-dò : Sài-gòn — Gia-Định và kẽ cắn



#### TRẦN-CƯÚ-CHẨN

Tiến-sĩ Văn-chương  
Giáo-sư Đại-Học Văn-Hạnh

#### cảnh-trí trong truyện « lục-vân-tiên »

Truyện « Lục-Vân-Tiên » dường như có mục-tiêu chính là hấp-dẫn lòng trí độc-giả bằng cách sắp đặt khéo léo các tình-tiết trong truyện hoặc đề cao tinh-thần và đạo-đức con người.

Nhưng trải qua bao nhiêu giai-doạn giống như trong thiên anh-hùng-ca, ta nhận thấy có lúc tác-giả cho hé mở trước mắt những cảnh thiên nhiên đầy màu sắc khi mờ khi tỏ khiêu lén mối cảm-động sâu xa.

Mỗi cảm-động trước phong-cảnh được bày vẽ ra ở đây chẳng phải như bức thủy họa mà nét hình phối-hợp hoàn toàn với màu sắc trong vạn-vật, tức là một bức tranh trong đó chi-tiết của hiện-tượng được bao phủ trong màn kín sương mù thưa thớt.

Đặc-diểm ấy do bệnh-tật của Đà Chiều trong lúc già yếu bị mù hai con mắt không được xem thấy ánh mặt trời sáng ngời và vui tươi nữa.

Giữa bao nhiêu quang-cảnh trong truyện « Lục-Vân-Tiên » ta nhận thấy cảnh đêm là quan trọng nhất, vì tác-giả dường như có một chiều hướng riêng về buổi đêm với những màu sắc lờ mờ và nét tranh lu lạt dưới con mắt người mù quáng.

Vì thế vạn-vật chỉ là bầu không-khí bao la đặt trong một vũ-trụ vô tận, có thể cảm-tưởng được hơn là thấy trước mắt, giống như cái gì cao-siêu, trừu tượng, như sinh-vật mà không xác thịt, không hình-thể.

Tác-giả không tả một cảnh nào như ta thường xem trong « Đoạn Trường Tân Thanh » của Nguyễn-Du tiên-sinh hay trong « Chính Phụ Ngâm Khúc » của dịch-giả Đoàn-thị-Điềm. Toàn là cảm-tưởng sự gì mà trong thực

tế ngũ-quan không thâu qua được, chỉ khiêu gợi bằng cái gì mà con mắt trông thấy được nhờ cái bóng chiếu trên một khuôn viễn-ảnh khi xuất khì ăn.

Khéo thay cho cái tài-hoa tuyệt diệu chuyên vẽ ra những ngoại-vật mà con mắt không trông thấy hoặc từ thế-giới mộng-mị mà phát-lộ ra bao nhiêu hình sắc linh-động và mối cảm-tình nồng nàn !

Thi-vị của cảnh thiên nhiên do cảm-tưởng từ lòng trí khách qua đường bị xúc-động mà phát ra, ở giữa cảnh-trí hùng vĩ hay hoang vu, khì trèo non vượt núi rậm rạp đầy tiếng lào xào kỵ quái.

*Trải qua dấu thở đường dê,  
Chim kêu vượn hú tư bờ nước non (1).*

Khi trước cảnh ngoạn-mục làm tâm-hồn tho thó và khoái-lạc như giấc mộng-xuân trong thiên-đàng ở cõi thi :

*Trải qua thủy tú sơn kỳ,  
Phi lòng cá nhảy gấp thì rồng bay.  
Người hay lại gấp kiềng hay,  
Khác nào tiên tử chơi rày Bồng-Lai (2),*

Dầu sao thi-sĩ thích dùng bút-thần linh-động và đơn-giản mà tả cảnh đêm với những âm-diệu nhiệm-mẫu, hình thê mơ hồ của vạn-vật, bóng sáng mập mờ của mặt trăng trong đám mây xanh, bầu trời bát ngát đầy tinh tú lấp lánh xa trông.

Đây một cảnh đêm mà sự vật im lặng và bóng tối u ám gây ra một niềm riêng khó tả nỗi, dường như có một vè huyền-bí bao quanh mọi việc :

*Đêm khuya lặng lẽ như tờ,  
Nghinh ngang sao mọc mịt mù sương bay (3).*

(1) « Lục-Vân-Tiên », câu thơ số 249-250.

(2) id , câu thơ số 421-424.

(3) id , câu thơ số 937-938.

Mặt khác có mối cảm-động lạ-lùng xuất ra trên mặt biển man mác bao trùm vào bóng tối đêm khuya như trong tấm trường nặng trĩu, với tiếng sóng vỗ ầm ầm ngoài khơi :

*Mệnh mông biển rộng dùng dùng sóng xao.  
Đêm nay chẳng biết đêm nào,  
Bóng trăng vặc vặc bóng sao mờ mờ (1).*

Đôi khi có những tia sáng phi thường tràn vào tiếng hòa-nhạc là lùng đem cho cảnh-trí một thú vị êm dịu như trong giấc chiêm bao hay trong phút hồi-tưởng.

Ánh vừa sáng vừa mờ, cảnh cô-tịch, giấc mê của thế-giới ban đêm được một âm nhạc vô hình ru ngủ, tất cả đều được diễn ra bằng những ký hiệu vừa tinh xác vừa gọi cảm.

*Hai bên bờ bụi rậm rì,  
Đêm khuya vắng vẻ gấp khi trăng lờ.  
Lạ chừng đường sá bơ vơ,  
Có bầy dông dỗi sáng nhòe đi theo.  
Qua trường rồi lại lên đèo,  
Để kêu dần dỏi sương gieo lạnh lùng (2).*

Tuy nhiên trong cảnh đêm còn có nhiều cái khác nữa ngoài sự hòa-hợp của bóng đêm và ánh sáng, sự yên ồn và im lặng của vạn vật.

Đây luồng gió thịnh linh thiêng qua từ đâu không ai biết rõ, đám sương mù phát phơ kéo dài lờ tho, hạt mưa lác đác rơi rải rác trên ao sen trong vắt, khí hậu bỗng nhiên trở thành mát rượi.

*Đêm khuya ngọt gió thổi lờ,  
Sương sa lác đác mưa tro lạnh lùng (3).*

(1) « Lục-Vân-Tiên », câu thơ số 1486-1488

(2) id câu thơ số 1641-1646

(3) id câu thơ số 397-398.

Trong lúc ấy vừng nguyệt mà bóng trăng ngọc lu lò rất thuận-tiện cho sự mơ-mộng du dương, từ từ xuất hiện trong đám mây bay thầm trên ngọn núi hoặc sau bụi tre xa xa gần bờ ruộng.

*Bóng trăng vừa ló nhành dâu (1).*

Cảm-kích mà ngoạn cảnh gây ra, có thể biến đổi tùy tâm trạng của người đứng trước cảnh vật. Khi là một niềm vui nhẹ nhàng và êm ái bao phủ vạn vật trong bốn mùa quanh năm : nào cỏ cây muôn hồng nghìn tía, trăng giang chia ra khúc ngắn đường dài, tiếng líu lo chim mồng trong rừng rậm, ánh sáng bầu trời thay màu đổi sắc sáng chiều, tất cả đều gieo trong lòng trí con người một mối hữu-tình không thể tả được.

*Gió nam rày đã đưa xuân qua hè.*

*Lại xem đậm liễu đường hoè,*

*Tiếng ong ngọt ngào tiếng ve vang đầy.*

*Vui xem nước non non này,*

*Nước xao sóng dợn non vầy đá cao.*

*Màn trời gấm trãi biếc bao,*

*Trên nhành chim nói dưới ao cá cười (2).*

Cũng có lúc phong-cảnh dường như đeo một vẻ ám-đạm và âu-sầu, vì phải chịu ánh-hường huyền-diệu của tâm-hồn buồn bực và phải giảm bớt dáng-diệu xinh đẹp vậy.

*Một mình nhắm trước xem sau,*

*Xanh xanh bờ cõi dâu dâu cỏ cây (3).*

Vì thế vạn-vật không phải là một món đồ làm trang-trí cho các nhân-vật hoạt-dộng trong truyện, nhưng đôi khi cũng đóng vai-tuồng một vị thần thiêng liêng có quyền khêu gợi trong tâm-hồn bao nhiêu cảm-động bí-ẩn nữa.

(1) « Lục-Vân-Tiên », câu thơ số 1519.

(2) id , câu thơ số 334-340.

(3) id , câu thơ số 649-650.

Tiếng trống năm canh rèn vằng vẳng đêm tối dường như kéo dài mãi ưu phiền trong lòng người có số phận long dong.

*Tây lầu trống điềm sang ba,*

*Nguyệt-Nga còn hối xót xa phận mình (1).*

Phía xa đồng-nội trải rộng mênh mông tới chân trời mù mịt khiến tấm lòng cô đơn phải đau khổ thêm mãi không biết chừng nào chấm dứt.

*Voi voi đất rộng trời dài,*

*Hỡi ai nỡ đẻ cho ai deo phiền (2).*

Vạn-vật không phải riêng là một bức họa làm cho đẹp mắt, vì giữa sự vật và tâm-hồn có một mối vấn vít sâu thẳm, bí mật, yếu mạnh tùy trường-hop. Cho nên cảnh-vật nào cũng có thể đưa ra một chuỗi hình-tượng, hồi-tưởng, cảm-động mà trong lúc bình-thường bị chìm vào bóng tối của lương-trí.

*Đoái nhìn phong cảnh thêm thương (3).*

Giữa cảnh thiên nhiên và con người ngậm sầu uống đắng có một nhịp đan thông tư thông cảm làm cho tất cả mọi sự mắt thấy biến thành cảm-tưởng đau khổ chua cay.

*Đương khi mưa gió luồng tường,*

*Người buồn lại gấp kiềng buồn khá thương (4).*

Cảnh và tình đều vẫn vuông nhau, đều ràng buộc nhau để làm sống lại bao nhiêu kỷ-niệm êm-ái của lúc gấp-gõ nồng nàn ngày cũ.

Vừng trăng mà các tình-nhân đều yêu quý nhất, luôn luôn giúp thuận-lợi cho mỗi tình ân-ái trong lòng tha hồ nở lai láng : nào dục-vọng,

(1) « Lục-Vân-Tiên », câu thơ số 271-272.

(2) id , câu thơ số 279-280.

(3) id , câu thơ số 87.

(4) id , câu thơ số 835-836.

nào thương tiếc, nào than van, tất cả đều rung động sụt sùi tràn ngập ra ngoài không cản lại được.

*Dời chân ra chốn hoa đình,  
Xem trăng rồi lại chạnh tình cõi nhân.  
Than rằng lưu thủy cao sơn,  
Ngày nào nghe đặng tiếng đàn tri âm ?  
Chữ tình càng trưởng càng thâm,  
Muốn pha khá lợt muôn dặm khôn phai (1).*

Tрeng cuộc ngày đêm luân-chuyền không dứt, cảnh-vật không hề thay đổi : trăng vẫn soi sáng trên trời, sao vẫn lấp lánh ban đêm, mây vẫn trời thất tho theo gió, núi vẫn gập ghềnh trên chân trời, sông vẫn cuồn dòng nước chảy...

Nhưng chỉ thiếu một sự gì làm cho cảnh-tượng bắt biển ấy mất cái sức lực quyến rũ lòng người ngắm cảnh, tức là mỗi say mê khó tả phối-hợp hai tâm lòng trong một tình-cảm-thẩm-thúy đặt dưới một lý-tưởng chung.

*Nguyệt-Nga nhớ nỗi tóc to chẳng tròn.  
Than rằng nọ nước kia non,  
Cảnh thôi thấy đó người còn vè đâu (2).*

Hơn lúc nào hình như ta vẫn nghe tiếng thống thiết của nhà đại thi-hào lãng-mạn Alphonse de Lamartine bằng khuông trách móc nhỏ to tinh dời bát ôn :

*Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières,  
Vains objets dont pour moi le charme est envolé ?  
Fleuves, rochers, forêts, solitude si chère,  
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ! (3)*

(1) « Lục-Vân-Tiên », câu thơ số 273-287.

(2) id., câu thơ số 1490-1492.

(3) « Premières Méditations poétiques » : l'isolement.

*Thung lũng, đài các, lều tranh kia làm gì được cho ta ?  
Đó là vật hư áo mà duyên dáng đã biến mất rồi !*

*Sông dài, núi cao, rừng rậm, nơi vắng vẻ thương mến,  
Chỉ có một người vắng mặt, mà mọi sự đều trở thành tiêu điều..,*

Thi-vị của cảnh thiên nhiên lan tràn khắp truyện « Lục-Vân-Tiên », khác hẳn với kỳ-tài kinh ngạc của Victor Hugo, với âm-điệu gợi cảm của Nguyễn Du, với hứng-khởi bồng bột của James Thomson.

Nguyễn-định-Chiều mường-tượng các cảnh-trí trong vũ-trụ ngang qua cặp mắt duí mù và chi muôn đồng-hoa hai chữ tình và cảnh, cho nên không quá chăm chú về các chi-tiết của sự vật. Hình bóng, âm-thanh, màu sắc không được lưu ý nhiều, vì đó là điều dự-tưởng trong hình ảnh cũng như trong tình cảm.

Trong truyện « Lục-Vân-Tiên » ta nhận thấy những bức tranh diễn tả với cách đơn-giản có ý thức, điệu tiêu-tuy thuận-lợi cho điều ảo-tưởng, vẻ mờ mờ giúp cho sự trầm tư mặc tưởng.

Tóm tắt chính là một thứ thi-vị có nhịp nhàng và hồi-tưởng mà cái đẹp thiên nhiên hòa-hợp rất dễ dàng với mỗi xúc-động như âm-nhạc du-dương hợp-tấu với bài ca vừa bi ai vừa êm dịu.

Phải chăng giữa cảnh và cảm có một dây liên lạc huyền bí : cảnh-vật sinh cảm-hứng, rồi cảm-hứng thành nên thơ, mà thơ như thế sẽ làm thiên hạ ai cũng phục về tài-hoa, mến vì ý nghĩa, khen vì nghệ-thuật, như ngày xưa có câu thơ nhắc đến thi-sĩ Vượng-Duy :

Thi trung hữu họa  
« Trong câu thơ có bức họa. »

Làm thơ tả cảnh rất tài-tinh, mà ai ngâm đến thì tựa hồ như thấy bức vẽ trước mắt vậy. (1)

(1) Bài này viết theo bài thơ XII của quyển sách Pháp-ngữ « Etude Critique et Littéraire du Lục-Vân-Tiên, poème populaire du Sud-Viêt-Nam », Saigon, 1953, của Trần-Cửu-Chân.

## TIN VĂN-HÓA

### MỘT PHÁI-DOÀN VĂN-NHÂN HỌC-GIÀ VIẾNG MỘ NHÀ THƠ NGUYỄN-ĐÌNH-CHIỀU

Văn-phòng Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa đã tổ chức một phái đoàn gồm văn-nhân, học-giả, giáo-chức, sinh-viên và báo-giới thủ đô đi viếng mộ Cụ Nguyễn-Đình-Chiều tại Ba-Tri (Kiến-Hòa) vào Chủ nhật 11-7.

Cuộc viếng mộ trên nằm trong khuôn khổ chương-trình Tuần lễ Kỷ niệm nhà thơ Nguyễn-Đình-Chiều do Văn-phòng Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa tổ chức từ 11-7 đến 19-7-71.

Chương-trình này gồm có các buổi diễn-thuyết, triển-lâm và trình diễn văn-nghệ như sau, khai diễn vào lúc 20 giờ tại trường Quốc-gia Âm-nhạc Saigon :

*Thứ Sáu 16-7-1971 :*

— Diễn-thuyết : Thủ nhrin con người toàn diện của Nguyễn-Đình-Chiều (Diễn-giả : Thu-Giang Nguyễn-Duy-Cần).

— Viếng Phòng Triển-lâm các sách, báo, tài liệu, phong bì đặc biệt và tem thơ kỷ niệm Nguyễn-Đình-Chiều.

— Hát Bài : Tuồng Lục-Vân-Tiên (Khuyển Lệ Cồ Ca).

*Thứ Bảy 17-7-1971 :*

— Diễn-thuyết : Nguyễn-Đình-Chiều chiến sĩ (Diễn-giả : ông Võ Văn Dũng, Giáo-sư trường Trung-học Pétrus-Ký).

— Phụ diễn văn-nghệ (do nghệ-sĩ Duy-Lân phụ trách).

*Chủ nhật 18-7-1971 :*

— Diễn-thuyết : Người phụ-nữ trong Lục-Vân-Tiên (Diễn-giả : nữ-si Ái-Lan).

— Cải-lương : Tuồng Lục-Vân-Tiên (nghệ-sĩ Năm-Châu phụ trách).

*Thứ hai 19-7-1971 :*

— Diễn-thuyết : Nguyễn-Đình-Chiều, nhà thơ lớn của miền Nam (Diễn-giả : Thi-sĩ Bàng Bá-Lân).

— Kịch thơ : Lục-Vân Tiêu (Ban Bích-Thuận phụ trách).

**QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC-TRÁCH VĂN-HÓA CHỦ TỌA LỄ  
MÃN-KHÓA HUẤN-LUYỆN QUÂN-THỦ THƯ-VIỆN**

Ông Mai-Thợ-Truyền, Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa hôm 30-6-71 đã đến chủ tọa lễ mǎn khóa Huấn Luyện Quân-Thu-View, tổ chức tại Viện Khoa-Học Giáo-Dục Saigon, ở 102 đường Hùng-Vương Chợ-Lớn.

Có 31 học viên nam nữ, thuộc nhiều cơ-quan công và tư trong nước tham dự khóa huấn luyện này.

Khóa học kéo dài một tháng. Ban giảng huấn do Hội Thư-Viện Việt-Nam phụ trách.

Đây là một sáng kiến của Viện Khoa-Học Giáo-Dục Saigon để huy động và cỗ vũ phong trào thiết lập và quản-trị thư-viện trong các trường và các sở một cách khoa-học.

**SÁCH CỔ VIỆT-NAM TRAO TẶNG PHỦ QUỐC-VỤ-KHANH  
ĐẶC-TRÁCH VĂN-HÓA**

Ông J. O. Moreton, Đại-sứ Anh tại Việt-Nam Cộng-Hòa hôm 1 tháng 7 đã trao tặng cụ Mai-Thọ-Truyền, Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa một bộ thủ thư gồm 28 cuốn về tuồng-tích và kinh-diễn Việt-Nam.

Những cuốn sách này là những phô bản đã được phóng ảnh kỹ lưỡng từ những bản thảo chánh bằng chữ Nôm mà Viện Bảo-Tàng Anh, British Museum, tại Luân-Đôn giữ từ năm 1894.

Trong buổi lễ trao tặng, Đại-sứ Anh nói rằng những bản sách cổ này là một lệ chứng tuyệt mỹ của nền văn-học cõi-diền Việt-Nam kè từ đời nhà Nguyễn và có lẽ đã xuất xứ từ Triều-dinh Huế.

Những tập thủ thư này đã được phóng ảnh bằng hai giai-đoạn. Trước hết, các chuyên viên Viện Bảo-Tàng Anh chụp trên vi-phim rồi các vi-phim ấy được phóng đại ra đúng nguyên khò của bồn chánh. Phương-pháp này được dùng để tránh sự hư hao bồn chánh. Bản phóng ảnh được đóng bằng bìa da và tất cả kinh phí đều do Chính-phủ Anh đài-tho.

**MỘT MÓN QUÀ HI HỮU VÀ QUÝ BẤU**

Trong bài đáp từ, ông Quốc-Vụ-Khanh nói rằng ngoài giá trị cổ hữu lớn lao, tang vật còn mang một tính cách hợp thời. Từ gần ba năm nay, theo đuổi chính sách « về nguồn », Bộ Văn-Hóa, trong địa-hạt nghệ-thuật, đang trên đường kiềm kẽ, điều chỉnh và phục hưng nền nhạc kịch cổ truyền, đến nay ông Đại-sứ lại mang biểu diễn 32 vở tuồng hát bởi mà đa số đã mất tích ở Việt-Nam.

Sau đó Quốc-Vụ-Khanh đã trao tặng ông Đại-sứ một bức điêu khắc xưa bằng gỗ mà ông Đại-sứ hứa sẽ gởi về Viện Bảo-Tàng Anh.

**KHAI MẠC PHÒNG TRIỀN-LÂM PHÓNG ẢNH  
DANH HỌA VÀ NGHỆ THUẬT BÚT TỰ**

Ông Nguyễn-Lưu-Viên, Phó Thủ-tướng Chánh phủ V.N.C.H, chiều 31-7 đã đến chủ tọa lễ khai-mạc phòng triển-lâm phóng ảnh danh họa và nghệ thuật bút tự do Văn-phòng Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa tổ-chức tại Thư-viện Quốc-gia đường Gia-Long, Saigon.

Phòng triển-lâm trưng bày 50 bản sao lục bút tự của nhân-loại từ 6.000 năm nay và 90 bản sao họa phẩm từ năm 1.900 đến 1925 của các nhà danh họa Quốc-tế Anh, Pháp, Ý, Thụy-Sĩ, Y-Pha-Nho, Áo, Nga, Đức, Na-Uy, Bỉ và Hoa-Kỳ.

Bộ sưu-tập bút tự được xếp theo thứ tự thời-gian xuất hiện, từ lối chử-tượng hình đơn giản của các bộ-lạc Thái cổ cho đến các hình thức mẫu tự phiến âm ở Tây-phương và Đông-phương, từ những dụng cụ thô sơ khắc họa văn tự đến kỹ thuật ấn loát khắc văn và sắp chữ rời, từ những ký hiệu thực tiễn để giúp trí nhớ đến những công trình tinh vi trong thư pháp của một Vương Duy trong «*hợp ấn họa*» của một Apollinaire.

Bộ sưu-tập hội-họa có đủ các bức họa tiêu biêu cho những họa phái như : phái ấn tượng, phái hậu ấn tượng, phái tân hội-họa, nhóm Mỹ thuật Nabis, phái dã-thú, phái biều-hiện Đức, phái lập-thé, phái nghệ-thuật không-tượng hình, phái nghệ-thuật hiện đại, phái Dada, và phái siêu-thực.

Đây là bộ sưu-tập của tổ-chức UNESCO gởi đến để triển-lâm tại Việt-Nam từ ngày 1-8 đến 22-9 trong kế hoạch trao đổi văn-hóa vùng Đông-Nam-Á.

**LỄ KỶ-NIỆM ĐẠI THI-HÀO  
NGUYỄN-DU**

Lễ kỷ niệm Đại thi-hào Nguyễn-Du do Phủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa tổ-chức hồi 20 giờ tối 17-9 tại thính-dường trường Quốc-Gia Âm Nhạc và Kịch-nghệ Saigon đã được đặt dưới sự chủ-tọa của Bá-Cá-Si Nguyễn-Lưu-Viên, quyền Thủ-Tướng Chánh Phủ.

Mở đầu buổi lễ, Bác-sĩ quyền Thủ-Tướng đã lên niêm hương trước bàn thờ cụ Nguyễn Du đặt trên sân khấu.

Sau đó, ông Mai-Thọ-Truyền, Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa trong phần diễn văn khai mạc, đã nhắc nhở đến sự nghiệp thi ca bất hủ của Đại thi-hào Nguyễn Du, một người đã làm vinh dự cho nền Văn-Hóa dân tộc Việt-Nam.

Tiếp theo, nhà văn Đàm-Quang-Thiện trong bài nói chuyện về truyện Kiều đã đề cập đến một khía cạnh mà hầu như chưa ai khai thác một cách sâu rộng, đó là cái nghèo cùng cực của tác-giả Đoạn Trường Tân Thanh.

Sau đó, Luật-sư Cung-Đinh-Thanh đã thuyết-trình về đề-tài « Ánh hưởng truyện Kiều trong đời sống bình dân ».

Bước sang phần văn-nghệ, ông Mai-Thọ-Truyền, Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa đã được mời lên đánh trống chầu mở đầu đêm văn nghệ.

Tham dự buổi lễ kỷ niệm Đại thi-hào Nguyễn-Du tối 17-9 có các nhân vật thuộc Phủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa, Hội Văn-hóa bình-dân, một số đại diện các cơ-sở, trung-tâm văn-hóa cùng khoảng 300 sinh-viên học sinh và đồng-bào các giới.

#### LỄ THÁNH-ĐÀN ĐỨC KHÔNG-TỬ

**Lễ Thánh-Đàn Đức Không-Tử** đã được tổ chức vào 28-9 tại Khổng Thánh Miếu trong vườn Bách-thảo Saigon, dưới quyền chủ-tọa của quyền Thủ-Tướng Nguyễn-Lưu-Viên, đại diện Tông-Thống VNCH.

Sau khi duyệt đoàn quân danh-dỰ, quyền Thủ-Tướng Nguyễn-Lưu Viên đã vào dâng hương trước bàn thờ tại chính điện của Khổng Thánh Miếu và sau đó lẵn lượt các quan khách tham dự.

Ông Mai-Thọ-Truyền Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa trong bộ quốc phục đã lên tiếng ca ngợi công đức của Đức Không-Tử và cho biết

những điều Ngài giảng dạy đã ăn sâu vào tinh thần người Việt từ bao thế hệ qua, tạo cho chúng ta có một truyền-thống tốt đẹp.

Sau đó Bác-sĩ quyền Thủ-Tướng đã tế lễ theo nghi thức cõi truyền với ba hồi chiêng trống bát nhã.

Cùng tham dự buổi lễ sáng nay còn có một số Tông-Bộ Trưởng trong nội-cács, ngoại-giao-đoàn, nghị-sĩ, dân-biều và một số các đoàn-thề văn-hóa.

#### VĂN PHÒNG QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC-TRÁCH VĂN-HÓA ĐÀI THỢ PHÍ TÔN CHO MỘT THIẾU NHỊ VIỆT-NAM SANG TÂN-ĐỀ-LI LÃNH THƯƠNG

Văn-Phòng Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa đã dành thọ mọi chi phí cho một thiếu-nhi Việt-Nam sang Tân-Đè-Li vào tháng 12-1971 để lãnh giải thưởng Hội họa Thiếu Nhi Quốc-Tế do Ấn-Độ tổ chức.

Cậu Ngô-Lê-Minh, tác-giả họa-phẩm « Vườn Địa Đàng » (Garden of Eden) đã chiếm được huy chương vàng trong giải hội-họa nói trên.

Được biết có 100 quốc-gia đã tham dự giải Hội-Họa này, riêng Việt Nam Cộng Hòa đã gửi 85 họa-phẩm tham dự.

Ngoài ra, trong khuôn khổ trao đổi văn-hóa trong tháng 9 năm 1971, Văn-phòng Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa đã gửi tặng 202 quyển sách giá trị cho một số cơ-quan Văn-hóa ở quốc nội và ngoại quốc.

#### TRIỂN-LÃM CÁC TÁC-PHẨM CỦA VĂN-HÓA THOMAS MANN

Trung-Tâm Văn-Hóa Đức tổ chức một cuộc triển-lãm các tác-phẩm của văn-hóa Thomas Mann tại Phủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa đường Nguyễn-Trực Saigon từ ngày 7-10 đến 16-10.

Văn-hóa Thomas Mann sinh năm 1875 tại miền Bắc nước Đức. Năm

1933, ông rời Đức vì chống lại chủ nghĩa của Hitler, qua sống tại Thụy-Sĩ rồi lập nghiệp tại California sau đó xin nhập tịch dân Mỹ.

Ông mất vào năm 1955 tại Thụy-sĩ, để lại nhiều tác-phẩm và được ca ngợi là một đại văn-hào.

#### THU-VIỆN QUỐC-GIA TRỰC THUỘC VĂN-PHÒNG QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC-TRÁCH VĂN-HÓA

Thư-viện Quốc-gia, trực thuộc Văn-phòng Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa, được đặt dưới quyền điều khiển của một Giám-đốc, có một Phó Giám-đốc phụ-tá.

Theo Sắc lệnh của Thủ-tướng vừa ký, Giám-đốc Thư-viện Quốc-gia được xếp ngang hàng Giám-đốc Nha không có nhiều sở.

Phó Giám-đốc Thư-viện Quốc-gia được xếp ngang hàng một Chánh Sư-vụ.

Sắc lệnh trên còn cho biết tờ-chức và nhiệm-vụ của Thư-viện Quốc-gia sẽ được ấn định sau do Nghị-định của Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa.

#### HỘI KHÔNG-HỌC GÒ-CÔNG CẨM TẠ VĂN-PHÒNG QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC-TRÁCH VĂN-HÓA VỀ SỰ YÊM TRỌNG XÂY CẤT VĂN THÁNH MIỀU

Ông Hội-Trưởng Hội Không-Học Gò-Công vừa ngỏ lời tri ân sự trợ giúp và chỉ dẫn quý báu của ông Mai-Thọ-Truyền Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa trong công tác xây cất Văn Thánh Miếu tại tỉnh này.

Được biết, Văn Thánh Miếu Gò-Công được xây cất rất huy hoàng với sự yểm trợ của Văn-phòng Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa gồm hai tầng, trên làm nơi thờ tự, dưới làm phòng khánh tiết, ngoài có vòng rào và cửa Tam-quan. Kinh phí xây cất Văn Thánh Miếu này lên tới hai triệu đồng.

#### KHAI MẠC TRIỀN-LÂM CỦA SINH-VIÊN TRƯỜNG CAO-ĐẲNG MỸ-THUẬT HUẾ

Ông Mai-Thọ-Truyền, Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa sáng 30-10 đã cắt băng khai mạc cuộc triển-lâm của sinh-viên trường Cao-Đẳng Mỹ-Thuật Huế tại phòng triển-lâm số 8 Nguyễn-Trung-Trực, Saigon.

Cuộc triển-lâm gồm 50 bức tranh sơn dầu, lụa và sơn mài. Đây là cuộc triển-lâm do trường cao-đẳng Mỹ-Thuật Huế tổ chức hàng năm để giới thiệu thành tích phục vụ nghệ-thuật của các sinh-viên cổ đô.

Trước đây, các cuộc triển-lâm này vẫn được tổ chức tại Huế hay các thị-xã lân cận, nhưng đây là lần đầu tiên, tác-phẩm của sinh-viên Cao-Đẳng Mỹ-thuật Huế được trưng bày tại thủ-đô Saigon.

#### MỘT NHIỆP-ÀNH-GIA VIỆT-NAM ĐOẠT HUY CHƯƠNG VÀNG CỦA TRIỀN-LÂM NHIỆP-ÀNH QUỐC-TẾ TẠI TÂN-GIA-BA

Trong cuộc triển-lâm Nhiếp-Ành Quốc-Tế kỉ II năm 1971 tại Tân-gia-Ba, tác phẩm màu « Nhảy Dù » của nhiếp-ành-gia Vương-Tu được huy chương vàng và tác-phẩm đen trắng « Thương tiếc » của Nguyễn Ngọc Hạnh được chú ý và dùng làm bìa cho tập chí dẫn cuộc triển-lâm.

Nguồn tin từ Tân-gia-Ba cho hay, trong cuộc triển-lâm vừa nêu VNCH đã gởi tham dự tất cả 23 tác-phẩm gồm 10 đen trắng và 13 ảnh màu của ba nhiếp-ành-gia Nguyễn-Ngọc-Hạnh, Trần-đại-Quang và Vương-Tu.

Được biết, cuộc triển-lâm Nhiếp-ành Quốc-tế kỉ II năm 1971 tổ chức tại Tân-gia-Ba từ ngày 9 đến 11-10-71, dưới sự bảo-trợ của Hội Nhiếp-ành Nghệ thuật Tân-gia-Ba, đã trưng bày 220 tác-phẩm đen trắng, 69 ảnh màu và 198 slides màu của 50 Quốc-gia.

#### LỄ KHÁNH THÀNH VĂN THÁNH MIỀU TẠI GÒ-CÔNG

Văn Thánh Miếu xây cất tại ấp chợ xã Long-Thuận, ỉnh lỵ Gò Công

**VNCH TẶNG HỘI HÀN—VIỆT MỘT SỐ SÁCH  
VỀ VĂN-HÓA VIỆT-NAM**

VNCH vừa gửi tặng Hội Hàn—Việt một số sách về Văn-hóa Việt-Nam, tranh ảnh nghệ thuật, nhạc khí và băng nhạc do Thủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa chọn lựa để triển-lâm tại Hán-Thành từ 23-10 đến 28-10-71.

Ngoài ra, Văn-phòng Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa cũng vừa gửi gần 300 văn-hóa-phẩm nhi đồng VN dự cuộc triển-lâm sách vở nhi đồng quốc-tế (International Children's Books Exhibitions) tại Ankara từ 15 đến 21-11-71.

Về các hoạt-động khác trong những ngày gần đây, Văn-phòng Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa đã bảo trợ cuộc triển-lâm về Đài văn-hào Đức Thomas Mann do Trung-tâm Văn-hóa Đức tổ chức từ 7 đến 16-10-71 và cuộc triển-lâm tranh của Sinh-viên trường Cao-Đẳng Mỹ-Thuật Huế tại Phòng Triển-lâm, 8 Nguyễn-Trung-Trực Saigon từ 30-10-71 đến 6-11-71.

**II NHẠC SINH ĐƯỢC TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG VỀ  
ĐÀN TRANH, VĨ CẨM VÀ DƯƠNG CẨM**

Lễ phát giải-thưởng về Đàn Tranh, Vĩ Cầm và Dương Cầm đã được tổ chức tối 12-11 tại thính-đường trường Quốc-gia Âm-nhạc và Kịch-nghệ Saigon dưới sự chủ-tọa của ông Mai-Thợ-Truyền, Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa.

Giải-thưởng trên của Thủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa được trao tặng cho 11 nhạc sinh, trong số có 3 giải về Đàn tranh, 3 giải về Vĩ cầm và 5 giải về Dương cầm với tổng số tiền là 130.000 đồng.

Dịp này, ông Giám-đốc trường Quốc-gia Âm-nhạc và Kịch-nghệ đã trình bày trước quan khách ý nghĩa cuộc thi về Đàn tranh, Vĩ cầm và Dương cầm do Thủ Quốc-Hóa tổ chức.

Sau đó, ông Mai-Thợ-Truyền, Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa cũng ngỏ lời khen ngợi các nhạc sinh trúng giải và tiếp theo là phần trao giải thưởng.

Tất cả các nhạc sinh trúng giải đều đang theo học tại trường Quốc-gia Âm-nhạc và Kịch-nghệ Saigon.

**DÂN CA VIỆT-NAM ĐƯỢC BẰNG TƯỞNG-LỤC  
TẠI ĐẠI HỘI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH ĐÀI-BẮC**

Các bản dân ca Việt-Nam như : Quan Họ, Hoa Thơm Bướm Lươn, Lý Qua Đèo và Lý Ngựa Ô do dài phát-thanh NB.3 Trung Hoa trình bày đã đoạt bằng tưởng lục trong đại hội Truyền-thanh và Truyền hình kỳ 1 về nghệ-thuật cõi-truyền thế-giới tổ chức tại Đài-Bắc mới đây.

Trong buổi lễ bế mạc Đại-hội trên, ông Lo Yun Ping, Tổng-trưởng Giáo-đục Trung-Hoa Dân-quốc, đã trao bằng Tưởng-lục này cho Nhạc-si Lê-Dinh, đại diện cho các nghệ-sĩ tham gia đại hội.

**VNCH TẶNG TRUNG-TÂM VĂN-HÓA PHI-LUẬT-TÂN  
MỘT SỐ BẰNG NHẠC VIỆT-NAM**

Thủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa vừa trao tặng Trung-tâm Văn-hóa Phi-Luật-Tân 30 băng nhạc và slides về nhạc và thắng cảnh V.N.

Ngoài ra, Phủ cũng đã gửi tặng các Sứ-quán Việt-Nam ở hải ngoại 2.174 quyển sách giá trị về văn-hóa Việt-Nam, và 100 quyển Kỷ Yếu của Thủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa về Lễ Kỷ-niệm Nguyễn-dinh-Chieu năm 1971 tại Việt-Nam để phô biến cho kiều bào.

Mặt khác trong khuôn khổ các hoạt động văn-hóa sinh viên trường Cao-Đẳng Mỹ-Thuật Huế mới đây đã tổ chức triển-lâm Hội họa suốt một tuần lễ tại Phòng Triển-Lâm của Thủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa.

Ngoài ra, cuộc phát giải-thưởng Đàn tranh, Vĩ cầm và Dương cầm tại

trường Quốc-gia Âm-nhạc và Kịch-nghệ Saigon hồi tháng 11 vừa qua đã gây được một tiếng vang khích lệ tốt đẹp trong giới nhạc-sĩ.

### TỔNG HỘI KHÔNG-HỌC VIỆT-NAM BẦU TÂN BAN QUẢN-TRỊ

Tổng-hội Không-học Việt-Nam đã nhóm Đại hội hôm 12-12 vừa qua tại Văn-miếu Thảo Cầm Viên Saigon để bầu ban Quản-trị nhiệm kỳ 1971-1975.

Ông Nguyễn-Thanh được bầu làm Tổng Hội-trưởng và ba ông Nguyễn-hữu-Túy, giáo-sư Nguyễn-Hoan và ông Ngô-chí-Bình làm đệ nhât, đệ nhì và đệ tam Phó Tổng Hội-trưởng.

Ông Trần-văn-Vinh được bầu làm Tổng Thư-ký và ông Đỗ-văn-Tu, Tổng Thủ-quỹ.

Tân Ban Quản-trị còn có hai kiêm-soát-viên là các ông Giang-Kim và Ông Nguyễn-văn-Minh.

### MỘT SINH-VIÊN TRƯỜNG QUỐC GIA CAO-ĐẲNG MỸ-THUẬT LÃNH 100 MỸ-KIM VỀ GIẢI NHÌ CUỘC THI QUỐC TẾ BÍCH CHƯƠNG

Lễ trao giải thưởng Quốc-tế bích-chương cho cậu Trần-văn-Hương, sinh viên năm thứ 3 Trường Quốc-Gia Cao Đẳng Mỹ-Thuật, đã được tổ chức hồi hạ tuần tháng 11 vừa qua tại Văn-piòng Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hoa.

Cuộc thi Quốc-tế bích-chương nói trên do Cơ-quan Văn-hóa Liên Hiệp Quốc tổ chức và tác-phẩm « Ý Nghĩa Hòa Bình » của cậu Trần-văn-Hương đã chiếm giải nhì đồng hạng với Pháp, Cuba, Ba-Lan và Ai-Nhĩ Lan trong số trên 50 quốc-gia dự thi. Giải nhất về Phần-Lan.

Cuộc phát giải thưởng đã được tổ chức vô cùng trọng thể tại Ba-Lê,

Pháp và đại diện Tòa Tông Lãnh-sự Việt-Nam tại Ba-Lê đã thay mặt ứng-viên Trần-văn-Hương lãnh giải thưởng.

Trong buổi lễ chuyễn giao giải thưởng nói trên tổ chức tại Văn-phòng Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hoa sáng ngày 26-11, ông Quốc-Vụ-Khanh Mai-Thọ-Truyền đã nhiệt liệt khen ngợi cậu Trần-văn-Hương và trao chi phiếu 100 mỹ kim là phần thưởng mà UNESCO đã gửi đến.

Theo thông lệ những bích-chương trúng giải sẽ được UNESCO đem trình bày luân lưu tại hơn 100 quốc-gia trong nhiều năm liên tiếp.

### NGÀY VĂN-HÓA VIỆT-NAM TẠI LUÂN-ĐÔN

« Ngày Văn-Hóa Việt-Nam » đã được khai mạc hôm 9-12 vừa qua tại Luân-Đôn (Anh-quốc) và nhân dịp này Đại sứ Lê-ngoç-Chẩn đã mở cuộc tiếp tân khoản đãi hơn 150 quan khách thuộc thành phần ngoại-giao, chính-trị và văn-nghệ đến dự lễ.

Theo tin Bộ Ngoại-Giao, các quan khách đã đặc biệt tán thưởng những tác-phẩm của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng thuộc các hội ảnh như Hội Ảnh Nghệ-Thuật Việt-Nam (APA), Hội Ảnh Tình Võ (TVPA) và Hội Ảnh KBC, gửi đến triển lãm. Đặc biệt là chủ bút tuần san Nhiếp-ảnh Anh-quốc Ainslie Ellis, chủ bút nhật báo Financial Times, và Giám đốc Viện Nhiếp ảnh Nghệ thuật Luân-Đôn đã yêu cầu Sứ-quán cho mượn các hình ảnh này để trưng bày tại phòng triển lãm nhiếp ảnh Luân-Đôn và đăng vào các tập-san nhiếp ảnh.

Ngoài ra, vào tối hôm 10-12-71, Sứ-quán Việt-Nam đã tổ chức một buổi trình diễn hai vở kịch Việt-Nam « Thạch Sanh » và « Tấm Cám » để lấy tiền cứu trợ nạn bão lụt miền Trung.

### NHIỄP ẢNH GIA VIỆT-NAM ĐOẠT HUY-CHƯƠNG VÀNG TẠI CHÍ-LỢI

Thêm một lần nữa nhiếp ảnh gia quân đội Nguyễn Ngoc Hạnh đã

đoạt hai huy chương vàng PSA do hội ảnh Chí-Lợi trao tặng với tác phẩm « Người phế binh què » (đen trắng) và « Ngày Quân Lực » (màu).

Việt-Nam cũng đã chiếm luôn một huy chương bạc với tác-phẩm đen trắng « Ông Lão » của nhiếp ảnh gia Trần-Đại-Quang. Một huy chương đồng về tay nhiếp ảnh gia Khưu-Tử-Chẩn, với tác-phẩm đen trắng « Ông Châu ».

Cuộc triển-lâm này khai mạc tại thành phố Santiago Chí-Lợi từ 15-12-71 đặt dưới sự chủ tọa của ông Chủ tịch Hội Nhiếp-ảnh Hoa-kỳ và bế mạc vào ngày 27-12.

#### MỘT ÔNG GIÀ Ở LONG-AN ĐƯỢC CHỌN LÀM « NGƯỜI NHIẾP ẢNH VIỆT-NAM 1971 »

Một số nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Việt-Nam trong nhóm nghiên-cứu và phát-huy Nhiếp-ảnh Việt-Nam, đã chọn ông Võ-văn-Mười làm « Người Nhiếp-Ảnh Việt-Nam 1971 ».

Ông Mười 60 tuổi ở Long-An được chọn vì đức độ, lòng hăng say phục-vụ và phát-huy nghệ-thuật nhiếp-ảnh ở Việt-Nam, mặc dù mới chỉ cầm máy từ 1969.

Danh hiệu trên sẽ được Hội Nhiếp-ảnh gia Việt-Nam trao tặng mỗi năm cho các nhiếp ảnh gia nghệ-thuật đóng góp tích cực nhất vào việc phổ biến phong trào nhiếp ảnh nước nhà.

#### NHÀ VĂN NGUYỄN-VŨ BỊ TỬ NẠN LUU-THÔNG

Ông Nguyễn Vũ, Chủ-nhiệm nhật báo « Dân Ta », đã bị tử nạn hồi sáng hời 14-12-71 trong một tai nạn lưu thông trên đường Mỹ-Tho Saigon.

Ông Nguyễn-Vũ sinh năm 1910 tại làng Tân-Phong Quận Đức-Phò, Tỉnh Quảng-Ngãi là một nhà văn, nhà thơ kiêm nhà báo kỳ cựu ở miền Nam Việt-Nam. Hiện nay ông chủ-nhiệm nhật báo Dân Ta, và các tạp-san Phô Thông, Thắng Bờm và Tân Phong.

Trên tuần báo Phô-Thông, ông Nguyễn Vũ thường ký tên dưới bút hiệu Diệu-Huyền, viết những bài nghiên cứu tìm hiểu với một giọng dí dõm.

Ông Nguyễn-Vũ đã từng cộng tác với các tạp-chí L'ami du Peuple, Le Cygne, Văn-học tạp-chí (1935) Hà-Nội báo chí và Phụ-nữ.

#### NỮ NGHỆ-SĨ KIM CƯƠNG ĐOẠT GIẢI THƯỞNG VĂN-BÚT 1971

Vở kịch « Bức tranh lõa thè », của nữ nghệ sĩ Kim Cương đã chiếm giải thưởng 1971 là 100.000\$ của Trung-tâm Văn-bút trao tặng về bộ môn sân khấu. Đây là giải thưởng duy nhất của Trung-tâm Văn-bút Việt dành cho năm nay. Nữ nghệ-sĩ Kim Cương mang biệt hiệu Kim Chi khi dự cuộc thi này.

Hội đồng tuyên-trach Giải thưởng Văn-bút 1971 (dành cho các loại thơ văn thuộc bộ môn sân khấu) gồm có năm vị sau đây : nhà soạn kịch Võ Huyền Đắc, nhà văn Tam-Lang Vũ-Đinh-Chí, thi-sĩ Vũ-Hoàng-Chương, tiểu thuyết kiêm phê-bình gia Vũ Hạnh, thi-sĩ kiêm soạn-giả Kiên-Giang Hà Huy-Hà.

#### KHAI MẠC TRIỂN LÂM NHIẾP ẢNH QUỐC TẾ TẠI PHÁP.VĂN ĐỒNG-MINH HỘI

Ngoại trưởng Trần-văn-Lâm chiều 27-12 đã đến khai mạc phòng triển lâm nhiếp-ảnh quốc-tế và cấp phát huy chương cho các nhiếp ảnh gia trúng giải cuộc thi ảnh quốc-tế do Hội nhiếp ảnh KBC tổ chức tại trụ sở Pháp Văn Đồng Minh Hội, đường Gia-Long Saigon.

Ngô lời trước quan khách và các nhiếp ảnh gia, Ngoại-trưởng Trần-văn-Lâm cho rằng Hội ảnh KBC đã đem lại vinh dự Cao-xá-sô khi tổ chức một cuộc thi ảnh quốc-tế tại Việt-Nam.

Sau đó, Ngoại-trưởng Trần-văn-Lâm đã được mời lên trao tặng huy

chương cho đại diện các quốc-gia có tác-phẩm tráng giải và các nhiếp ảnh gia Việt-Nam đoạt giải quốc nội.

Đại tá Đỗ-Kiến-Nhiều, Đô-Trưởng Saigon đã được mời trao chìa khóa vàng cho Hội ảnh Bayer Leverkusen của Tây-Đức là Hội ảnh có nhiều nhiếp ảnh gia có tác-phẩm được tuyên chọn nhất.

Theo lời tường trình của ông Lê-văn-Khoa, Tông-thư-ký Hội-Tổng chấm giải, Hoa-kỳ là Quốc-gia đoạt nhiều huy-chương nhất gồm 1 tượng vàng KBC, một huy-chương vàng F-I-A-P, một huy-chương vàng KBC, hai huy chương bạc, và ba bằng-tưởng-lệ.

Quốc-gia đứng hàng thứ nhì là Tây-Đức. Các quốc-gia đoạt giải kế tiếp là Hồng-Kông, Việt-Nam Cộng-Hòa, Ý-Đại-Lợi, Ba-Tây, Phần-Lan, Á-Cần-Dinh, Úc-Đại-Lợi, Bỉ, Tân-Tây-Lan và Tân-Gia-Ba.

Cuộc thi nhiếp-ảnh quốc-tế tại Saigon do hội KBC tổ chức quy tụ 3.374 tác-phẩm tráng đen, màu và Slides do 870 nhiếp ảnh gia thuộc 43 quốc-gia trên thế giới gửi đến tham dự.

#### TỔNG-THỐNG KHÁNH THÀNH THƯ-VIỆN QUỐC-GIA

Tổng-Thống Nguyễn-Văn-Thiệu sáng 23-12 đã đến cắt băng khánh thành Thư-Viện Quốc-Gia tọa lạc tại đường Gia-Long.

Thư-Viện này là một tòa nhà dài 71 thước, ngang 23 thước gồm một tầng hầm, một tầng trệt và một từng lầu, với một kiến trúc 14 tầng cao tòng cộng 43 thước, xây cất trên một diện-tích 7.070 thước vuông với kinh phí 177 triệu đồng.

Khởi công xây cất từ năm 1961, Thư-viện Quốc-gia hiện chứa 90.000 quyển sách đủ loại, gồm có các phòng đọc sách, phòng triển-lâm, phòng nghiên-cứu, phòng thư-mục, phòng vi-phim, kho báo-chí và quán giải-khát với đầy đủ tiện nghi của một Thư-viện Quốc-tế.

Sau khi cắt băng khánh thành Tổng-Thống đã đi thăm viếng tất cả các phòng ốc trong cơ sở này.

Tháp-tùng Tổng-Thống còn có Phó Tổng-Thống Trần-văn-Hương, các vị Chủ-tịch Thượng, Hạ-Viện, Tối-Cao Pháp-Viện, Giám-Sát-Viện, Thủ-Tướng Chánh-phủ một số Tổng-Bộ-trưởng trong Nội-các, Ngoại-giao-doàn, Dân-biểu Nghị-sĩ cùng một số nhân-vật trong giới Văn-hóa Giáo-dục.

#### HAI NHIẾP ÁNH GIA VN LÃNH GIẢI THƯỞNG TRIỀN LÂM NHIẾP ÁNH Ý-ĐẠI-LỢI

Buổi lễ trao tặng giải thưởng triển-lâm nhiếp ảnh Ý-Đại-Lợi cho hai nhiếp ảnh-gia Khưu-Tử-Chẩn và Nguyễn-ngooc-Hạnh đã được tổ chức chiều 6-12 tại Tòa Đại-sứ Ý tại Saigon, dưới sự chủ-tọa của ông Pierre Biancoli Busdroghi, Đề-nhất Tham-vụ Tòa Đại-sứ Ý tại VN.

Đây là lần đầu tiên Việt-Nam đã chiếm hầu hết các huy-chương của Ý, trong cuộc triển-lâm nhiếp ảnh lần II tại Toronto ngày 15-4-71.

Giải toàn đội xuất-sắc nhất, một cúp bạc, được trao cho nhóm ảnh Khưu-Tử-Chẩn.

Về phần giải cá-nhân, nhiếp-ảnh-gia quân đội Nguyễn-ngooc-Hạnh đã đoạt liên tiếp bốn giải, một giải nhất, huy-chương vàng, hai giải nhì, hai tượng bạc và một giải ba, một huy-chương đồng.

Được biết, có hơn 40 quốc-gia trên thế-giới đã hưởng ứng cuộc triển-lâm này, với 721 nhiếp ảnh-gia tham dự gồm 2535 tác-phẩm đen-trắng, và 2341 tác-phẩm màu và Việt-Nam đã đoạt được thành-tích vang như trên.

#### QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC TRÁCH VĂN-HÓA LƯU Ý CÁC CHÁNH-QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VỀ VĂN ĐỀ BẢO TỒN CỘ TÍCH

Văn-phòng Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa vừa gửi một thông-tư đến các Tòa Hành-chánh địa-phương yêu cầu quan-tâm về Văn-đề bảo-tồn cội-tích và bảo-vệ các sản-phẩm Văn-hóa Quốc-gia.

Thông tư cho biết qua các phúc trình gần đây của Viện Khảo-cố, Thủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa nhận thấy tại một vài địa phương, luật lệ hiện hành về bảo-tồn cõ-tích và bảo-vệ sản-phẩm văn-hóa quốc-gia chưa được dân chúng cũng như cơ quan quản trị cõ vật, cõ-tích trẩu triệt và áp dụng đúng mức nên đã xảy ra nhiều vi-phạm tai hại. Tỷ dụ như : « Có nơi dẽ tự nhân xây cất nhà cửa lấn cả vào khu cõ-tích, có nơi tự ý tu sửa cõ-tích không tôn trọng giữ lại những nét kiến trúc cõ kính xưa, nơi khác đào thấy cõ vật, không thông báo cho Chính-quyền sở tại hoặc Viện Khảo-cố biết đẽ, nếu xét đáng lưu lại, tiếp thu cõ vật vào Bảo-tàng-viện v.v... ».

Vì vậy, đẽ sự việc như trên khởi tái diễn, Thủ Quốc-Vụ-Khanh Đặc-Trách Văn-Hóa yêu cầu các Tòa Hành-chánh địa-phương chỉ thị cho cấp Quận và Xã đặc biệt lưu tâm đến vấn-dề bảo vệ cõ-tích, cõ vật, tránh mọi sự phá hại vì vô tình hay hữu ý, ngõ hầu bảo vệ hữu hiệu tài-sản văn-hóa vô cùng quý giá của nước nhà.

*phụ trương*

### BỘ CHÍNH

Mục « Giới thiệu sách », bài SO-THẢO NGỮ-PHÁP VIỆT-NAM in trong V.H.T.S. số 2 và 3 năm 1969, trang 43 là của Giáo-su Nguyễn-Dinh-Hòa. Vây xin bô túc cho đầy đủ. Kính cáo lỗi cùng tác-giả và quý vị độc-giả.

TRẦN-CŪU-CHĀN

Docteur ès lettres

Professeur à l'Université Van-Hanh

## le taoïsme dans le luc-van-tien

La littérature porte généralement l'empreinte des goûts d'une époque ou des courants d'idées politiques ou religieuses qui traversent la société humaine en surface ou en profondeur.

Un auteur de talent ne peut se défendre d'exprimer dans ses écrits ce que son siècle a de saillant : il vibre pour ainsi dire à l'unisson de l'âme de ses contemporains dont son langage ou son style reflète les nuances les plus cachées.

Il n'est pas étonnant de retrouver dans les œuvres littéraires la marque profonde de telle ou telle croyance qui a pénétré dans le peuple avec l'ensemble de ses rites et de son éthique, de ses préjugés et de ses superstitions.

Plus que tous les autres « truyen » ou romans versifiés de longue haleine, le « Luc-Vân-Tiên » présente les traces d'une doctrine fort ancienne, dont il est intéressant de signaler l'origine et d'étudier l'influence sur une population crédule à l'excès.

Je veux parler ici du taoïsme avec tout le renfort de ses pratiques de magie et de sorcellerie, aussi puériles qu'étranges.



Que voit-on dans le taoïsme ?

Voici, à titre de simple rappel, une religion entourée d'obscurités et de mystères, qu'il est vain de chercher à élucider.

Il importe avant tout d'être fixé sur le sens du mot « Tao » qui constitue l'essence même de cette doctrine.

« Tao » veut dire tour à tour la Voie qui conduit à la vérité, la Loi qui régit le monde, la Raison qui éclaire l'humanité, l'Auteur de toutes choses, la Nature, le Créateur.

Pris comme tel, « Tao » suppose la puissance créatrice qui engendre et transforme les êtres, dans la rotation perpétuelle des deux principes *đám* (*yin*) ou élément négatif et *đương* (*yan*) ou élément positif, qui interviennent dans l'univers comme le jour et la nuit, la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, la vie et la mort.

Par sa morale, le taoïsme ne diffère pas beaucoup du bouddhisme et du stoïcisme : il préconise l'amour de la vertu, c'est-à-dire l'abnégation à tous les degrés.

Le désir est selon lui causé par l'instruction ; il soumet l'homme aux caprices de la nature. Or la souffrance résulte du savoir ; seule l'ignorance peut délivrer le genre humain du mal et lui procurer le bien-être sans mélange.

Il faut proscrire l'étude et les recherches scientifiques qui provoquent l'effort de l'esprit et les inquiétudes de l'âme, affranchir l'homme de la servitude du travail, mener une vie modeste et retirée, tuer les sens en les empêchant de se satisfaire et pratiquer l'oisiveté systématique.

Pour annihiler les passions et atteindre la passivité, on doit condamner la violence, répondre à l'injure par la bienveillance, se résigner à son sort et bannir la guerre sous toutes ses formes.

La science suprême s'acquiert par l'amour de la solitude, la vie contemplative, l'observation de l'abstinence, le goût de l'humilité, le mépris de la gloire, le renoncement à la richesse et aux biens de la terre.

Comme on le voit, c'est la doctrine du non-agir caractérisée par l'inaction, la non-intervention, le quiétisme. C'est le retour à la bonté naturelle de l'enfant, à la simplicité primitive.

Un nuage de mystère plane sur Lão-Tûr (Lao-Tseu), fondateur de cette métaphysique subtile ; son existence a été mise en doute par une foule de légendes contradictoires qui entourent la naissance du philosophe.

La théorie taoïste est contenue en substance dans le « Đạo Đức Kinh », (*Tao-Te-King*) ou la Voie et la Vertu, dont l'authenticité demeure fort contestable ; du moins c'est le bréviaire des sectateurs qui y puisent des thèmes de méditation.

Elle est reprise par le philosophe Trang-Tûr (Tchouang-Tseu) qui est regardé comme l'interprète officiel de la doctrine, tout comme chez les Grecs Platon fut le continuateur de Socrate.

En réalité le taoïsme, par sa mystique transcendante, dépasse l'intelligence de l'homme du peuple, assujetti à ses nombreux besoins physiques. Dans la suite, il descend de ses hauteurs inaccessibles et dégénère en une multitude de croyances bizarres propres à la sorcellerie.

Déjà Trang-Tûr, servi par une imagination luxuriante, ajoute aux enseignements du maître des descriptions voisines du merveilleux. Ainsi il fait allusion à ces hommes qui traversent le feu sans subir la moindre brûlure, plongent sains et saufs dans les profonds précipices, passent au travers des murailles de pierre, voyagent dans l'espace assis sur les nuages, etc.

Ces allégories sont prises au sérieux par des disciples convaincus, désignés sous les divers noms de médiums, pythonisses, devins, sorciers, géomanciens, etc.

Consulter les sorts, chasser les démons malfaisants, libérer les âmes emprisonnées dans les Enfers, interroger les dieux, débarrasser une maison

des esprits et des revenants, exorciser les possédés, délivrer une contrée du choléra, lancer les maléfices sur les voleurs, faire des incantations pour attirer la pluie, etc., tel est leur très lucratif gagne-pain que par moquerie les lettrés confucianistes qualifient volontiers de charlatanisme.

La foi au taoïsme va très loin : poussée à l'extrême, elle conduit à des interprétations les plus extravagantes.

« Tao » devient alors Ngoc-Hoàng, l'Empereur de Jade, Souverain Seigneur de l'univers, Maître suprême du soleil, de la lune, des étoiles, du vent, des nuages, de la pluie et de la foudre.

Représenté sous la figure d'un énorme oiseau, au plumage rouge, planant sur l'abîme, il est flanqué de deux chérubins préposés l'un aux naissances humaines et l'autre aux décès.

Bientôt la magie intervient avec son étalage de pratiques déconcertantes. Ainsi les adeptes hallucinés passent à travers les flammes, marchent sur des lames de sabre, s'asseyent sur des couteaux acérés, se transpercent les joues avec de longues aiguilles, etc... à l'exemple des fakirs de l'Inde.

N'a-t-on pas vu les initiés des sociétés secrètes comme en Chine le Nghia Hỏa-Đoàn (Les Boxers) et le Bạch-Liên-Giáo (Le Nénuphar blanc) et en Cochinchine le Thiên-Địa-Hội (Le Ciel et la Terre), entraînés par les charmes mystérieux, offrir sans broncher leurs poitrines nues aux baïonnettes et aux balles des mousquetons ? Đè-Thám, chef d'une organisation insurrectionnelle au Tonkin (1906-1913) contre la France, a été, assurait-on, doué d'invisibilité et même du don d'ubiquité.

Le roman « Tây Du Ký » (Relation d'un voyage en Occident), inspiré de la mythologie, est un exemple frappant du taoïsme altéré par le bric-à-brac de la magie la plus ébouriffante.

Il raconte les aventures fantastiques du bonze Huyễn-Trang chargé par un empereur des T'ang de se rendre aux Indes pour ramener en Chine

les trois canons bouddhiques, d'où le surnom de Tam-Tạng donné au pieux messager. Dans ses pérégrinations, celui-ci est accompagné de trois serviteurs étrangement accoutrés, dont le plus célèbre est Tôn-Ngô-Không alias Tôn-Hành-Già, le génie au masque de singe, encore appelé Tè Thiên Đài Thánh (le grand saint égal du Ciel), commandant à volonté aux esprits et aux mystères du monde. N'y voit-on pas les personnages marcher au fond de la mer, s'élever dans les airs, voyager sur les nuages, subir les métamorphoses les plus invraisemblables, d'un seul souffle disperser des légions de guerriers, provoquer le vent et la pluie, déjouer les embûches des diables, etc. ?

Le taoïsme actuel tombe au rang d'un vulgaire panthéisme, peuplé de génies, de déesses, de lutins, de démons, de divinités personifiant les forces aveugles de la nature.

Dans les « truyện » ou romans versifiés n'a-t-il point inspiré les épisodes tantôt tragiques, tantôt romanesques, tels que l'apparition de l'ombre funèbre de la chanteuse Đạm-Tiên dans le « Kim-Vân-Kiều », les aventures de la fée Giáng-Kiều dans le « Bích Câu Kỳ Ngộ », la jeune Hạnh-Nguyễn sauvée par un génie dans le « Nhị Đệ Mai » ?

◊

Malgré son ton quelque peu satirique, le poème « Lục - Vân - Tiên » apparaît comme une pittoresque illustration du taoïsme avec ses partisans sincères et ses exploiteurs grimaçants.

Ce génie-dragon qui retire le jeune Lục-Vân-Tiên précipité dans la rivière par le vindicatif Trịnh-Hâm (1), cet autre génie errant qui transporte le héros malheureux hors de la grotte des Pins Verts (2), cet Immortel qui dans un songe fait

(1) « Lục-Vân-Tiên », vers 946 et suivants.

(2) id. , vers 1077 et suivants.

recouvrir la vue au jeune aveugle (1), ce tigre qui détache le brave serviteur ligoté à un arbre de la forêt (2), la déesse Quan-Âm qui recueille l'intrépide Nguyêt-Nga se jetant à la mer pour la déposer dans un jardin (3), tous ces personnages appartiennent à la mythologie taoïste, d'où sort une kyrielle d'êtres surnaturels qui interviennent dans l'existence des mortels en bien comme en mal.

Voici maintenant les bons croyants, c'est-à-dire ceux qui pratiquent en toute droiture les dogmes du philosophe Lão-Tù et y trouvent à la longue le secret de leur contentement sur la terre.

C'est le cas de cet aubergiste désenchanté qui, loin du luxe et des honneurs du monde trompeur, se réfugie dans le silence de la campagne (4) ; de ce pêcheur qui, sur sa barque en bambou tressé, erre sans aucun souci du lendemain sur la surface des eaux, passant ses loisirs à fêter son filet et étendre ses palangres dans la fraîcheur du vent et sous le clair de lune (5) ; de ce bûcheron qui, méprisant la renommée éphémère, vit en compagnie des cerfs et des chevreuils et tire sa subsistance des productions de la forêt (6).

Ces trois personnages sont les fidèles disciples de ces anachorètes vivant à l'écart de la société, dans la brousse ou sur la montagne.

Solitude de la nature, liberté de l'esprit, paix du cœur, insouciance totale, tel est le véritable bonheur que l'Evangile taoïste promet aux âmes simples.

Si le taoïsme, grâce à sa mystique élevée, séduit les hommes au cœur loyal, soucieux de leur perfectionnement moral, en revanche il devient, entre

(1) \* *Lục-Vân-Tiên* », vers 1666 et suivants.

(2) id. , vers 897 et suivants.

(3) id. , vers 1523 et suivants.

(4) id. , vers 614 et suivants.

(5) id. , vers 963 et suivants.

(6) id. , vers 1140 et suivants.

les mains des imposteurs, un moyen facile pour répandre les superstitions et leurrer le peuple naïf.

Ce sont ces exploiteurs effrontés, qui cherchent à tirer profit même des choses dignes de vénération et s'en servent comme d'un instrument criminel de domination ou d'une source de trafic impuni.

Commençons par le devin du village, passé maître dans l'art de prédire l'avenir, c'est-à-dire d'interpréter les 384 combinaisons des éléments qui composent le *bát-quái* (huit trigrammes) ou la fameuse clé de Phúc-Hi, nom de ce légendaire Empereur doué d'une puissance miraculeuse, lui-même père de la civilisation chinoise (1).

Voyez-le jongler avec les dix *can* (troncs célestes) et les douze *chi* (rameaux terrestres) (2), combiner les réponses de la tortue et de l'herbe *thi* (3), manier avec dextérité les sapèques divinatoires (4), tirer des déductions sur le deuil et la maladie en vertu des *lục xung* (six contraires) (5).

Cette science occulte, émaillée de jactance, ne vise qu'à soutirer l'argent d'une clientèle ignorante : un *tiền* (60 sapèques), une ligature ou 600 sapèques et 40 autres sapèques, en tout 700 sapèques bien sonnantes, plus un plateau de bétel et de l'alcool de bonne qualité, tel est le prix exorbitant d'une simple consultation (6).

Voici le tour du sorcier. Oyez-le faire étalage de son pouvoir merveilleux : houpper le vent, appeler la pluie, commander à un oiseau ou un gibbon, chasser l'âne sauvage, terrasser le buffle, enfermer toutes les créatures dans une gourde, changer les haricots en soldats, transformer un mannequin en un foudre de guerre, marcher sur le charbon ardent, pénétrer dans l'eau

(1) \* *Lục-Vân-Tiên* », vers 718.

(2) id. , vers 721.

(3) id. , vers 727.

(4) id. , vers 739 et suivant.

(5) id. , vers 741.

(6) id. , vers 723 et suivant.

bouillante, s'asseoir sur le tranchant d'un sabre, se tenir debout sur la pointe d'une lance, s'élever dans le firmament (1), guérir un malade à distance (2), délivrer des amulettes magiques (3)...

Pour se donner plus de cran et de crédit, il lance un vibrant appel aux génies de tous grades : Bàn-Cồ, Tè-Thiên Đài-Thánh, Võ-Hậu, Nguyễn-Soái, Vương-Mẫu, Bouddha Amitaba, tous les autres bouddhas la princesse Ngũ-Long, les cinq Tigres pacificateurs, mille généraux et mille armées, les hôtes des palais de Động-Dinh et de Xích-Lân (4)...

Cette autorité, ces incantations, ces talismans sont l'artifice coutumier de l'homme de métier, qui veut convaincre la galerie par une grandiloquence tapageuse et s'imposer à la crédulité populaire.

Reste une scène de pure sorcellerie dans laquelle le Côt-Đót, général en chef doublé d'un redoutable magicien, fait apparaître des cohortes de démons pour combattre Lục-Vân-Tiên ; mais ces esprits malfaisants s'évanouissent dans l'air, à la vue des lances frottées du sang de chien, remède efficace contre les sortilèges, paraît-il (5).

Ces maléfices, qui on pour but de nuire de près ou de loin, ne sont qu'une des manifestations de cette influence ténébreuse que confère à l'homme la communication mystique avec les génies taoïstes.

Ici il faut excepter ces taoïstes convaincus qui ne recourent aux procédés surnaturels que pour venir en aide aux victimes de l'infortune, tel ce vénérable précepteur qui remet à son disciple deux amulettes capables de préserver celui-ci de tout péril (6) et qui dévoile les mystères indéchiffrables de la destinée (7).

(1) « Lục-Vân-Tiên », vers 767 et suivants.

(2) id., vers 793 et suivants.

(3) id., vers 812 et suivant.

(4) id., vers 798 et suivants.

(5) id., vers 1779 et suivants.

(6) id., vers 31 et suivants.

(7) id., vers 65 et suivants.

comme aussi cet aubergiste secourable qui offre au malheureux Lục-Vân-Tiên trois pilules merveilleuses qui apaiseront instantanément les tortures de la faim (1).

C'est pourquoi, dans les éditions en *chữ nôm* (écriture démotique), Trần-Vinh-Quang, Nguyễn-Kim-Đinh, Nghiêm-Liễn et Quảng-Thịnh, les auteurs ne reculent pas devant la pieuse hypothèse d'après laquelle l'aubergiste ne serait autre que le précepteur déguisé pour couvrir son disciple de sa protection ; pour mieux dire, ce n'est autre qu'un adepte ayant atteint le degré suprême de la pratique taoïste qui lui permet d'agir comme un thaumaturge pourvu du don de se rendre comme un éclair d'un lieu à un autre, de faire surgir de terre une auberge isolée sur le bord de la route, de prendre la forme d'un hôtelier discourant avec une belle assurance sur les vieilles annales et apportant à Lục-Vân-Tiên des médicaments magiques.

\*

Les peuples d'Asie ont l'âme foncièrement religieuse. Le besoin d'une croyance les place dans une attitude d'adoration devant les divinités ; mais l'ignorance et la bonne foi enfantent une foule d'erreurs et de superstitions sur lesquelles spéculent les aventuriers de tout acabit pour duper le vulgaire.

Le poème « Lục-Vân-Tiên » établit une judicieuse discrimination parmi les dogmes du philosophe Lão-Tù, en démasquant sans pitié les coquins qui s'engrassen au préjudice des gens incultes et trop confiant.

Il faut reconnaître que le taoïsme, par son outrance ascétique et spiritualiste, favorise les chimères de l'imagination et le culte des mythes. De plus, en prétendant que l'union avec un « Tao » indiscernable par le moyen de de l'extase produit un accroissement illimité de la propre personnalité, il ouvre la porte à toutes les singularités de la magie.



(1) « Lục-Vân-Tiên », vers 607 et suivants.

## VĂN - HÓA TÙNG - THƯ

do NHA VĂN-HÓA, PHỦ QUỐC-VỤ-KHANH ĐẶC TRÁCH VĂN-HÓA  
xuất - bản

### 1. SỬ-LIỆU VIỆT-NAM

Tuần-Lý *Huỳnh-khắc-Dụng* biên-soạn  
(246 trang) . . . . . 25\$

### 2-3. ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : LỤC-TỈNH NAM-VIỆT

Tu-Trai *Nguyễn-Tạo* phiên-dịch  
Tập thượng (152 trang) . . . . . 20\$  
Tập hạ (132 trang) . . . . . 15\$

### 4-5. ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : TRUNG-PHẦN

À-Nam *Trần-Tuấn-Khai* phiên dịch  
Tỉnh Thanh-Hóa Tập thượng (122 trang) . . . . . 15\$  
Tập hạ (174 trang) . . . . . 15\$

### 6. ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : TRUNG-PHẦN

Tu-Trai *Nguyễn-Tạo* phiên-dịch  
Kinh Sư (96 trang) . . . . . 15\$

### 7-8. CỔ-ĐÔ HUẾ : Lịch-sử, Cố-tích, Thủ-thắng-cảnh và Thi-ca

Thái-Văn-Kiêm biên-soạn  
(487 trang, gồm 53 tranh ảnh và bản đồ) . . . . . 70\$

### 9-12. ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : TRUNG-PHẦN

Quảng-Trị và Quảng-Bình (208 trang) . . . . . 20\$  
Thừa-Thiên Phủ Tập thượng (144 trang) . . . . . 15\$  
Tập trung (152 trang) . . . . . 15\$  
Tập hạ (134 trang) . . . . . 15\$

### 13-14. VIỆT-NAM NHÂN-VẬT-CHÍ VƯNG-BIÊN

Thái-Văn-Kiêm và Hồ-Đắc-Hàm biên soạn  
(ago trang) . . . . . 55\$

### 15. HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF VIETNAM

(Nền Cao-học tại Việt-Nam Cộng-Hà)  
« VIETNAM CULTURE SERIES » No. 6  
*Nguyễn-Đinh-Hòa* biên soạn (32 trang) . . . . . 12\$

### 16. LA LITTÉRATURE VIETNAMIENNE

(Văn-chương Việt-Nam)  
« ASPECTS CULTURELS DU VIETNAM » No. 7  
*Nguyễn-Khắc-Kham* biên soạn (26 trang) . . . . . 12\$

### 17. INTRODUCTION TO VIETNAMESE POETRY

(Khái-luận về Thi-ca Việt-Nam)  
« VIETNAM CULTURE SERIES » No. 9  
*Lý-Chánh-Trung* biên soạn (12 trang) . . . . . 12\$

### 18. DEMOCRACY IN TRADITIONAL VIETNAMESE SOCIETY

(Nền dân-chủ trong xã-hội cõi-truyền Việt-Nam)  
« VIETNAM CULTURE SERIES » No. 4  
*Nguyễn-Đặng-Thục* biên soạn (12 trang) . . . . . 12\$

### 19. INTRODUCTION TO VIETNAMESE CULTURE

(Khái-luận về Văn-hóa Việt-Nam)  
« VIETNAM CULTURE SERIES » No. 1  
*Nguyễn-Khắc-Kham* biên soạn (28 trang) . . . . . 12\$

### 20. ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : TRUNG-PHẦN

Tu-Trai *Nguyễn-Tạo* phiên-dịch  
Tỉnh Bình-Dịnh (196 trang) . . . . . 38\$

### 21. ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : TRUNG-PHẦN

Tu-Trai *Nguyễn-Tạo* phiên-dịch  
Tỉnh Quảng-Nam (282 trang) . . . . . 25\$

### 22. ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : TRUNG-PHẦN

Tu-Trai *Nguyễn-Tạo* phiên-dịch  
Tỉnh Quảng-Ngãi (212 trang) . . . . . 25\$

<b>23.</b>	<b>ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : TRUNG-PHẦN</b>			
	<i>Tu-Trai Nguyễn-Tạo</i> phiên-dịch <i>Phú-Yên và Khánh-Hòa</i> (338 trang) . . . . .	25\$		
<b>24.</b>	<b>ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : TRUNG-PHẦN</b>			
	<i>Tu-Trai Nguyễn-Tạo</i> phiên dịch <i>Tỉnh Bình-Thuận</i> (cả bản chữ Hán, 306 trang) . . . . .	25\$		
<b>25.</b>	<b>ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : TRUNG-PHẦN</b>			
	<i>Đông-Minh Đặng-Chu-Kinh</i> phiên-dịch <i>Tỉnh Nghệ-An</i> (cả bản chữ Hán, 308 trang) . . . . .	38\$		
<b>26.</b>	<b>ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : TRUNG-PHẦN</b>			
	<i>Đông Minh Đặng-Chu-Kinh</i> phiên-dịch <i>Tỉnh Hà-Tĩnh</i> (cả bản chữ Hán, 206 trang) . . . . .	25\$		
<b>27.</b>	<b>ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : BẮC-PHẦN</b>			
	<i>Đông-Minh Đặng-Chu-Kinh</i> phiên-dịch <i>Tỉnh Hà-Nội</i> (cả bản chữ Hán, 250 trang) . . . . .	25\$		
<b>28.</b>	<b>ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : BẮC-PHẦN</b>			
	<i>Tu-Trai Nguyễn-Tạo</i> dịch <i>Tỉnh Bắc-Ninh</i> (cả bản chữ Hán, 206 trang) . . . . .	25\$		
<b>29.</b>	<b>ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : BẮC-PHẦN</b>			
	<i>Tu-Trai Nguyễn-Tạo</i> phiên dịch <i>Tỉnh Sơn-Tây</i> (cả bản chữ Hán, 354 trang) . . . . .	50\$		
<b>30.</b>	<b>ÚC TRAI DI-TẬP</b>			
	<i>Trần-Tuấn-Khai</i> phiên dịch <i>Đứ-Dịa-Chí</i> (cả bản chữ Hán, 290 trang) . . . . .	80\$		
<b>31.</b>	<b>LA PERSONNALITÉ CULTURELLE DU VIETNAM</b>			
	(Cá-tính Văn-hóa Việt-Nam) • ASPECTS CULTURELS DU VIETNAM, No 8 <i>Trịnh-Huy-Tiến</i> biên soạn 56 trang . . . . .	12\$		
<b>31<sup>b</sup></b>	<b>ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : BẮC-PHẦN</b>			
	<i>Tu-Trai Nguyễn-Tạo</i> phiên dịch <i>Tỉnh Hưng-Yên</i> (cả bản chữ Hán, 90 trang). . . . .	28\$		
<b>32.</b>	<b>ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : BẮC-PHẦN</b>			
	<i>Đông-Minh Đặng-Chu-Kinh</i> phiên-dịch <i>Tỉnh Cao-Bằng</i> (cả bản chữ Hán, 92 trang) . . . . .	28\$		
<b>33.</b>	<b>ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : BẮC-PHẦN</b>			
	<i>Đông-Minh Đặng-Chu-Kinh</i> phiên dịch <i>Tỉnh Hải-Dương</i> (cả bản chữ Hán, 328 trang) . . . . .	180\$		
<b>34-35.</b>	<b>HẢI-DƯƠNG-PHONG VẬT-CHÍ (THƯƠNG, HẢI)</b>			
	<i>Tề-Nam Nguyễn-đình-Diệm</i> phiên dịch (cả chữ Hán, 464 trang).	190\$		
<b>36.</b>	<b>ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : BẮC-PHẦN</b>			
	<i>Cử-Nhân Nguyễn-Tạo</i> phiên dịch <i>Tỉnh Nam-Định</i> (cả bản chữ Hán, 272 trang) . . . . .	120\$		
<b>37.</b>	<b>ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG CHÍ : BẮC-PHẦN</b>			
	<i>Cử-Nhân Nguyễn-Tạo</i> phiên dịch <i>Tỉnh Ninh-Bình</i> (cả bản chữ Hán, 168 trang) . . . . .	80\$		
<b>38.</b>	<b>KHÔNG-DẠO TINH HOA</b>			
	<i>Tác giả : Đông Khê Hà Ngọc-Xuyễn</i> (120 trang) . . . . .	55\$		
<b>38.<sup>a</sup></b>	<b>ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : BẮC-PHẦN</b>			
	<i>Cử-Nhân Nguyễn-Tạo</i> phiên dịch <i>Tỉnh Hưng-Hóa (Tập Thương và Hả)</i> (cả bản chữ Hán, 156 trang) . . . . .	110\$		
<b>38.<sup>c</sup></b>	<b>BẮC-THÀNH ĐỊA-DƯ-CHÍ</b>			
	<i>Đông-Minh Đặng-Chu-Kinh</i> phiên dịch (Quyển 1 & 2, cả bản chữ Hán, 252 trang) . . . . .	200\$		
<b>38.<sup>d</sup></b>	<b>BẮC-THÀNH ĐỊA-DƯ-CHÍ</b>			
	<i>Đông-Minh Đặng-Chu-Kinh</i> phiên dịch (Quyển 3, cả bản chữ Hán, 144 trang) . . . . .	120\$		
<b>38.<sup>e</sup></b>	<b>BẮC-THÀNH ĐỊA-DƯ-CHÍ</b>			
	<i>Đông-Minh Đặng-Chu-Kinh</i> phiên dịch (Quyển 4, cả bản chữ Hán, 118 trang) . . . . .	100\$		

39. **ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG CHÍ : BẮC-PHẦN**  
*Tu-Trai Nguyễn-Tạo, phiên dịch  
Tỉnh Lạng-Sơn (cả bản chữ Hán, 100 trang)* . . . . . 120\$
40. **ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG CHÍ : BẮC-PHẦN**  
*Tu-Trai Nguyễn-Tạo, phiên dịch  
Tỉnh Tuyên-Quang (cả bản chữ Hán, 84 trang)* . . . . . 120\$
41. **ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : BẮC-PHẦN**  
*Đông-Minh Đăng-Chu-Kinh phiên dịch  
Tỉnh Quảng-Yên (cả bản chữ Hán, 100 trang)* . . . . . 125\$
42. **ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ : BẮC-PHẦN**  
*Đông-Minh Đăng-Chu-Kinh phiên dịch  
Tỉnh Thái-Nguyên (cả bản chữ Hán, 86 trang)* . . . . . 125\$
43. **VIETNAMESE STUDIES AND THEIR RELATIONSHIPS  
TO ASIAN STUDIES**  
(*VIETNAM CULTURE SERIES No 9*)  
*Nguyễn - Khắc - Kham biên soạn (47 trang)* . . . . . 60\$
44. **THE ORIGINS OF THE VIETNAMESE PEOPLE**  
(*VIETNAM CULTURE SERIES No 10*)  
*Nguyễn-Đặng-Thực biên soạn (55 trang)* . . . . . 60\$
- **A SURVEY OF THE HISTORY OF VIETNAM**  
(*VIETNAM CULTURE SERIES No 11*)  
*Nguyễn-The-Anh biên soạn (42 trang)* . . . . . 60\$
45. **QUELQUES ASPECTS DE LA LITTÉRATURE VIETNAMIENNE**  
(*ASPECTS CULTURELS DU VIETNAM № 12*)  
*Nghiêm-Toản biên soạn (57 trang)* . . . . . 60\$
46. **KIM-VÂN-KIỀU THANH-TÂM-TÀI-TỨ**  
*Tô-Nam Nguyễn-Đinh-Diệm dịch  
Tập Thượng (cả bản chữ Hán, 422 trang)* . . . . . 750\$
47. **KIM-VÂN-KIỀU THANH-TÂM-TÀI-TỨ**  
*Tô-Nam Nguyễn-Đinh-Diệm dịch  
Tập Hạ (cả bản chữ Hán, 490 trang)* . . . . . 880\$

Có bán tại các hiệu sách lớn tại Thủ-Đô, các Tỉnh và tại Nha Văn-Hóa  
8, NGUYỄN-TRUNG-TRỰC — SAIGON

## THẺ-LỆ GỬI BÀI SOẠN ĐĂNG VĂN-HÓA TẬP-SAN

Tòa soạn Văn-Hóa Tập-San thành-thực da tạ cảm-tinh nồng-hậu  
của các bạn xa gần có bài gửi đăng V.H.T.S. Về vần-dề bản thảo  
xin trân-trọng lưu ý các bạn về mấy điểm sau đây :

1. Bài soạn gửi đăng Văn-Hóa Tập-San, xin gửi về Ô. Chủ-bút  
Văn-Hóa Tập-San, 8 Nguyễn-Trung-Trực, Saigon.
2. Bài soạn xin cho đánh máy dòng dài ( có đánh lề ở cả hai bên ),  
hoặc viết rõ ràng trên một mặt giấy ( để giúp ấn-công xếp chữ  
để thiếu sót, nhầm lẫn ).
3. Đầu bài soạn, xin ghi rõ, ngoài bút hiệu, tên-thực, chức-vụ và  
địa-chỉ hiện tại của tác-giả để tòa-soạn liên-lạc hội-ý thêm, mỗi  
khi cần tới.
4. Nếu trong bài có đoạn nào trích-dẫn, xin ghi rõ xuất-xứ ( tên  
tác-giả, tên sách, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản và  
trích dẫn ở trang nào ).

*Thí dụ : Nguyễn-văn-X... Văn - Hoc Việt - Nam ( Saigon xuất  
bản-cục, 1960 ), trang ...*

*Trần-văn-X... «Điền cỗ», Văn - Hóa Tập - San Tập ...  
Số ... ( tháng... năm... ), trang ...*

5. Bao nhiêu từ/câu chép chú đặt ở cuối trang, xin ghi rõ số liên tiếp  
cho toàn bài.
6. Những danh-từ kĩ-thuật và khoa-học khi dịch ra Việt-văn xin  
ghi rõ cả nguyên-văn ngoài-nữa ( Anh, Pháp ... ).
7. Bài nào đã gửi đăng V.H.T.S. mà soạn giả sau muốn gửi bài ấy  
đăng báo khác, xin báo tin ngay cho tòa soạn V. H. T. S. để kịp  
thời hoãn đăng, ngõ hầu tránh sự trùng điệp.
8. Tòa soạn tùy-nghĩ lựa chọn, sửa chữa và xếp đặt các loại bài  
đăng V. H. T. S. Những bài đã nhận đăng sẽ đăng dần, còn đăng  
sớm hay muộn là tùy nhiều lý-do kĩ-thuật, chuyên-môn v.v...  
mong các bạn thông cảm.
9. Những bản thảo gửi quá ba tháng mà không thấy đăng hay trả  
lời có thể coi như là không đăng. Những bài không đăng được  
không có lẽ trả lại bản thảo.
10. Mỗi tác-giả hoàn-toàn chịu trách-nhiệm về bài của mình.

VĂN HÓA TẬP-SAN NĂM  
THỨ XX SỐ 3 & 4 (năm 1971)  
IN 1.500 CUỐN TẠI NHÀ  
IN TƯƠNG LAI, 133 VÕ-  
TÁNH, SAIGON GIẤY PHÉP  
XUẤT-BẢN: NGHỊ-BÌNH SỐ  
332 CẨM-SG NGÀY 5.5.1972

### THÉ-LỆ GỬI BÀI SOẠN ĐĂNG VĂN-HÓA TẬP-SAN

Tòa soạn Văn-Hóa Tập-San thành-thực da tạ cảm-tinh nồng-hậu  
của các bạn xa gần có bài gửi đăng V.H.T.S. Về vấn-dề bản thảo  
xin trân-trọng lưu ý các bạn về mấy điểm sau đây:

1. Bài soạn gửi đăng Văn-Hóa Tập-San, xin gửi về Ô. Chủ-bút  
Văn-Hóa Tập-San, 8 Nguyễn-Trung-Trực, Saigon.
  2. Bài soạn xin cho đánh máy dòng đối (có dành lề ở cả hai bên),  
hoặc viết rõ ràng trên một mặt giấy (để giúp ấn-công xếp chữ  
đở thiếu sót, nhầm lẫn).
  3. Đầu bài soạn, xin ghi rõ, ngoài bút hiệu, tên-thực, chức-vụ và  
địa-chỉ hiện tại của tác-giả để tòa-soạn liên-lạc hỏi-ý thêm, mỗi  
khi cần tới.
  4. Nếu trong bài có đoạn nào trích-dẫn, xin ghi rõ xuất-xứ (tên  
tác-giả, tên sách, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản và  
trích dẫn ở trang nào).
- Thí dụ: Nguyễn-văn-X... Văn - Học Việt - Nam (Saigon xuất  
bản-cục. 1960), trang ...*
- Trần-văn-X... «Điền cổ», Văn - Hóa Tập - San Tập ..  
Số... (tháng... năm...), trang... .*
5. Bao nhiêu circke chú đính ở cuối trang, xin ghi rõ số liên tiếp  
cho toàn bài.
  6. Những danh-từ kĩ-thuật và khoa-hoc khi dịch ra Việt-văn xin  
ghi rõ cả nguyên-văn ngoại-nữ (Anh, Pháp ...).
  7. Bài nào đã gửi đăng V.H.T.S. mà soạn giả sau muôn gửi bài ấy  
để báo khác, xin báo tin ngay cho tòa soạn V. H. T. S. để kịp  
thời hoãn đăng, ngô-hầu tránh sự trùng điệp.
  8. Tòa soạn tùy-nghỉ lựa chon, sửa chữa và xếp đặt các loại bài  
đăng V. H. T. S. Những bài đã nhận đăng sẽ đăng dần, còn đăng  
sớm hay muộn là tùy nhiều lý-do kĩ-thuật, chuyên-môn v.v...  
mong các bạn thông cảm.
  9. Những bản thảo gửi quá ba tháng mà không thấy đăng hay trả  
lời có thể coi như là không đăng. Những bài không đăng được  
không có lẽ trả lại bản thảo.
  10. Mỗi tác-giả hoàn-toàn chịu trách-nhiệm về bài của mình.

GIÁ BÁN TOÀN QUỐC .

1 số (tư nhân) . . . . . : 80\$

1 số (công sở) . . . . . 160\$

(ở xa thêm tiền cước phí)