

Wason

Do Võ 1522 Tặng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiêu Đắng chủ Kho Sách Xưa Quán Vẹo Đường (scan từ microfilm của Đại Học Cornell)

V651

N.S.

No. 55-57
1960

#55-57

Oct-Dec 1960

VĂN-HÓA

NGUYỆT-SAN

CƠ-QUAN NGHIÊN-CỨU VÀ PHÒ-THÔNG

MỤC-LỤC TRÍCH-YẾU

★ Võ-Trường-Toản và Gia-Định tam-gia	NGUYỄN-THÀNH-CUNG NGUYỄN-VĂN-BỬU NGUYỄN TRIỆU TÂN-VIỆT-DIỆU
★ Văn-té “Thập loại chúng-sinh” của Nguyễn Du	PHẠM-VĂN-DIỆU
★ Khiếu thích-nghi	PHẠM-XUÂN-ĐỘ
★ Nông-nỗi	ĐOÀN-THÊM
★ Nàng Mạnh-Khuêng trong Văn-chương Hoa-Việt	VŨ-ĐỨC-TRỊNH
★ Vài nét về lịch-sử Phù-Nam	NGUYỄN-KHẮC-NGỌ
★ Cờ-tiền Việt-Hoa	NGUYỄN TRIỆU
★ Lạc lối trần gian (Kịch-thơ)	ĐINH-HÙNG
★ Khổng ngữ-học ở Mỹ	NGUYỄN-BÌNH-HÒA
★ Ngành Đại-học tại Nhật-Bản	ĐOÀN-VĂN-AN
★ Winston Churchill	THÀNH-TÂM

và CÁC MỤC THƯỜNG-XUYÊN

Xem mục-lục đầy-dủ nai trang trong
#55, Oct-Dec 1960

BỘ QUỐC-GIA GIÁO-ĐỘ

LOẠI MỚI - SỐ 55 THÁNG

THÔNG-ĐIỆP

**của TỔNG-THỐNG nhân ngày Thánh-Đản
Đức KHÔNG-TỬ (28.9.1960)**

Đồng-bào thân mến,

Cũng như các năm trước, vào ngày Thánh-Đản của Đức Không-Phu-Tử, hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tưởng-niệm đến vị Thầy đã tận-tụy suốt đời mình để phát-huy một đạo-lý cho cuộc sống của mấy trăm triệu dân Á-Đông ta từ xưa, mãi cho đến bây giờ.

Trong lúc ở trên hoàn-cầu, hiện-trạng nhiều nơi đã trở nên loạn-ly như thời Xuân-thu, Chiến-quốc, tưởng-niệm đến vị Thánh-Sư một cách xứng-đáng hơn hết là học-hỏi phương-pháp Ngài đã áp-dụng để xây-dựng một giềng-mối xú-thế, làm khung-cảnh giáo-dục và văn-hóa cho bao nhiêu thế-hệ Á-Đông. Không để cho tâm trí bị chi-phối bởi những tà thuyết bạo hành, Đức Không-Phu-Tử đã đi sâu vào thực-tại của con người và của vũ-trụ để rút ở đó ra một đạo-lý và tổ-chức một giềng-mối xú thế giữa người với người, giữa người và sự vật đúng với đạo-lý đó.

Nếu ta muốn noi gương của Ngài thì trước tiên ta phải bình-tĩnh mà nhận-định tình-thế, hơn là để cho Phong Thục Cộng lợi-dụng lòng dễ tin dễ nghe mà tuyên-truyền xuyên-fạc làm suy yếu tinh-thần và lực-lượng quốc-gia dân-tộc, và có khi làm cho ta trở nên những ống loa, vô tình phô-biển thổi phồng lời xuyên-tạc đầu-độc của chúng.

Đức Không đã có dạy rằng : « Nghe chuyện đầu đường mà nói lại ở cuối đường, là tự bỏ cái đức tốt của mình vây ». (Đạo thính nhi đồ thuyết, đức chi khí dã). Ngài cũng đã có dạy rằng : « Tranh luận nhỏ nhất thì hại nghĩa lớn, nói

W205516
8/197

tiếp đến vận mạng quốc-gia của một lời nói vô ý-thức : « Một lời nói có thể làm cho nước hưng-thạnh, một lời nói có thể làm cho nước suy-vong » (*Nhất ngôn nhi khả dĩ hưng bang, nhất ngôn nhi khả dĩ tang bang*). Tánh hay tin, tật hay đòn đại và hay nói nhảm nhí, đã tai hại cho đức của mình, cho sự sống còn của nước, mà lại còn làm cho ta không tích-cực làm tròn nhiệm-vụ của ta trong các địa-hạt ta phụ-trách.

Vậy, đừng để đối-phương lũng-đoạn tinh-thần, đừng để tâm trí xao lảng ra ngoài nhiệm-vụ, tất cả các cấp dân quân chính mỗi người trong phạm-vi công-tác của mình phải tập-trung ý-chí và khả-năng vào việc xây-dựng một đời sống mới cho dân-tộc.

Đứng trên phương-diện văn-hóa, muốn xây-dựng một đời sống mới cho thời đại này, thì, — cũng như Đức Không-Tử đã nêu gương—, ta phải xây-dựng một giềng mối xú-thể trong đó văn-minh kỹ-thuật phải phục-vụ sứ-mạng thiêng-liêng của con người để tạo nên một thực-tại mới. Trong giềng mối xú-thể đó, năng-lực sáng-tạo của con người và hiếu-năng phát-giác của máy-móc hòa-hợp giúp ta đặt những mối liên-hệ mới giữa người và sự vật, và giữa người với người.

Hôm nay, để tưởng nhớ đến công-đức của Vị Thầy Muôn Đời, chúng ta hãy cùng nhau nguyện ước cố-gắng noi theo phương-pháp sưu-tầm và hành-động Ngài đã vạch ra, để góp phần vào việc xây-dựng một văn-hóa mới phù hợp với nhân-vị của con người trong thế-giới kỹ-thuật ngày nay.



DIỄN-VĂN KHAI-MẠC CỦA

Ông NGUYỄN - KHẮC - KHAM

Giám-Đốc Nhà Văn-Hóa, Đại-Diện Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục,
nhân dịp Lễ Kỷ-Niệm Thánh-Đản ĐỨC KHÔNG-PHU-TỬ (do Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục tổ-chức tại Tòa Đô-Chính Sài-gòn ngày 28 tháng 9 năm 1960)

Kính thưa Ông BỘ-TRƯỞNG QUỐC-GIA GIÁO-DỤC,
Đại-diện TỔNG-THÔNG VIỆT-NAM CỘNG-HÒA,

Kính thưa Ông CHỦ-TỊCH QUỐC-HỘI,

Kính thưa Quý Vị BỘ-TRƯỞNG,

và Kính thưa Quý Vị ĐẠI-SỨ các nước bạn,

Thưa Ông HỘI-TRƯỞNG Hội Không-Học,

Thưa Quý Vị Tân Khách,

Từ năm 1956, cứ đến ngày 28 tháng 9 dương-lịch, Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục lại tổ-chức một buổi Lễ Kỷ-Niệm Thánh-Đản Không-Phu-Tử với sự cộng-tác của Hội Không-Học Việt-Nam.

Lễ Kỷ-Niệm này là để tỏ lòng thành kính đối với Vạn Thè Sư Biểu của các dân-tộc Á-Đông, và, đồng thời, nhân dịp đó, tưởng niệm suy ngẫm những lời giáo huấn bồ-ich của Ngài đã từng thầm nhuần tư-tưởng hành-động của Ông Cha chúng ta từ trước.

Năm nay, Lễ Kỷ-Niệm Thánh-Đản Đức Không-Phu-Tử được cử-hành đúng vào lúc ở nước ta đương đầu mạnh chè-độ Cộng-Hòa Nhân-Vị; Cộng-Đồng Đồng Tiều với mục-dịch cải-tiền dân-sinh và phương-diện đời sống vật-chất cũng như về phương-diện sinh-hoạt tinh-thần.

Về phương-diện cải-tiền đời sống vật-chất, Chính-Phủ tập trung cố-gắng vào sự xây-dựng hạ tầng cơ-sở cho Nhân-Vị, xúc-tiền công-cuộc cải-cách dien-dịa, Dinh-diển, áp-dụng chính-sách nông-tín, hoàn-thành kè-hoạch thiết-lập Khu Trù Mật v.v...

Về phương-diện sinh-hoạt tinh-thần, Chính-Phủ đã phát-triển nền giáo-dục, phục-hưng; đạo-lý cõi truyền, bồi dưỡng tinh-thần, (tăng-Huynh Chiểu Đặng chủ Kho Sách Quốc-tập) tài-Nhiêm-Puòng (scan từ microfilm của Đại Học Cornell)

Đo Võ Phi Hùng Cửu Tín (17-7-1971) (tăng-Huynh Chiểu Đặng chủ Kho Sách Quốc-tập) tài-Nhiêm-Puòng (scan từ microfilm của Đại Học Cornell)

độc, từ bỏ quan-niệm hường-thu cá-nhân, tự rèn luyện bản-thân; ngõ-hầu đóng-góp vào công-cuộc giải-phóng con người Việt-Nam toàn diện và xây-dựng một xã-hội mới cơ-sở trên lý-tưởng cộng đồng đồng-tiền.

Giữa lúc toàn dân trong nước đương-tích-cực tham-gia thực-hiện chính-sách cải-tiền dân-sinh, nỗ lực trau-giỏi văn-hóa đạo-đức, thiết-tưởng cũng nên nhắc nhở lại chủ-nghĩa dân-sinh do Đức Không-Phu-Tử đã đề-xướng ra hơn hai ngàn năm trước đây.

Đức Không-Phu-Tử ra đời vào thời Chu mạt Xuân Thu, một thời rỗi loạn, nhiễu-nhương, đảng-cấp xã-hội giàu, nghèo chênh-lệch nhau một cách trầm trọng, lại thêm vào đó cái tệ-doan-tu-liêm của bọn tham-quan cường-hào, cho nên đời sống của dân-chung thử-thời thật là vô-cùng diệu-đáng khóc-ái.

Trước cảnh-tượng đau-lòng đó, Đức Không-Phu-Tử tự-coi có trách-nhiệm phải tìm-phương-cứu-văn.

Ngài mới đề-xướng ra một chính-sách cải-tiền dân-sinh mà một yêu-chi gồm trong hai chữ Túc-Thực.

Ngài quan-niệm rằng: đời với dân-chung, sự thỏa-mản những nhu-cầu kinh-tè là việc hệ-trọng bậc nhất: « Dân dĩ thực vi thiên ». Do đó, Ngài thường lưu-tâm suy-nghi về vẫn-de quốc-kè dân-sinh và đặc-biệt chú-trọng tới mọi công-việc sản-xuất.

Theo Ngài, muốn giải-quyet vẫn-de dân-sinh, không thể không tích-cực sản-xuất. Nhân-dân có tăng-gia sản-xuất thi mới thêm phần sung-túc, nhiên-hữu gìn-giữ được mức sống thích-nghi. Cho nên Ngài thường nói: « Sinh tài tặc tài hằng-túc hĩ » (Làm cho này nở tài-sản có một đạo-lớn là: Sản ra thì nhiều, mà ăn đi thì ít, làm ra thì mau, mà dùng đi thì thong-thả. Như thế thì tài-sản thường đủ vậy.)

Một mặt khuyễn-khích tăng-gia sản-xuất, một mặt khác Ngài lại lên-tiếng phản-đối thủ-doan-tu-liêm. Ngài nói: « Thị có quan-tử tiên thận hò đức; hưu đức thử hưu nhân, hưu nhân thử hưu thò, hưu thò thử hưu tài, hưu tài thử hưu dụng; đức già-bản-dã, tài già-mặt-dã, ngoại-bản-nội-mặt, tranh-dân-thi

nên người quan-tử trước hết phải thận-trọng đức-tính của mình. Có đức-tự-khắc có người, có người tự khắc có đất, có đất tự khắc có tài-sản, có tài-sản tự khắc có dùng. Đức là gốc, tài-sản là ngọn. Nếu đề gốc là việc ngoài mà giữ ngọn là việc trong thì sẽ sinh ra cạnh-tranh, cướp-bóc. Thế cho nên tài-sản mà vét vào thì dân phải tan-ra, mà tài-sản tan-ra thì dân sẽ tụ-lại ».

Xem đó, trong khi khuyễn-khích tăng-gia sản-xuất để cải-tiền dân-sinh, Đức Không-Phu-Tử vẫn không hé xao-nhãng văn-de giáo-hóa.

Ngài thường nhẫn-mạnh vào tương-quan mệt-thiết giữa cải-tiền dân-sinh và trau-giỏi đạo-đức. Sách Luận-Ngữ có chép: « Ngài tới nước Vệ, có trò Nhiêm-Hữu theo hầu. Ngài khen rằng: Dân đông-đúc thay! Nhiêm-Hữu bèn hỏi Ngài: « Dân dã đông-đúc thì phải thêm gì nữa? » Ngài đáp: « Phải làm cho dân giàu. » — « Đã giàu rồi thì thêm gì nữa? » — Cần giáo-hóa cho họ! »

Hai thiên Thuật-Nhi và thiên Lý-Nhân sách Luận-Ngữ cũng nêu cao quan-niệm đó, « Bất-nghĩa-nhi-phú-thả-quý, vngang-như-phù-vân », nghĩa là: « Làm điều bất-nghĩa mà được giàu sang thì đối với ta, ta coi như đám phù-vân » (Thuật-Nhi); « Phú-quý-thị-nhân-chi-sở-dục-dã, bối-dĩ-kỳ-đạo-đắc-chi, bối-xử-dã » Nghĩa là: « Phú-quý là điều người ta muốn có, nhưng không đúng đạo-lý mà được hưởng-thụ, thì không nên ở nữa ». (Lý-Nhân).

Mạnh-Tử đối với chủ-trương của Đức Không-Phu-Tử lại càng phát-huy tinh-tạng hơn nữa. Xem như câu này thời rõ: « Dân chí vi đạo-dã, hưu hằng-sản già-hữu-hằng-tâm, vđ'hàng-sản già vđ'hàng-tâm. Cầu vđ'hàng-tâm, phỏng tđ'tà-xi, vđ'bát-vi-dã ». Nghĩa là: « Cái dường-lối của nhân-dân là có hằng-sản thì có hằng-tâm, không hằng-sản thì không hằng-tâm. Nếu đã đến vđ'hàng-tâm thì sẽ buông-tuồng càn-dở không-gì là không-làm ».

Trong thiên Đặng Văn-Công, ý đó lại càng thay-rõ rệt-lám: « Bão-thực-noãn-y, dật-cư-nhi-vô-giáo, tắc-cận-v-cầm-thú ». Nghĩa là: « No-corm, ấm-áo, đê-cho-ở-rồi-mà-không-giáo-hóa-thì-cũng-gắn-đi-dến-chỗ-như-giống-cầm-thú », và « Phú-quý-bết-nâng-dâm, bần-tiễn-bết-nâng-di, uy-vũ-bết-nâng-khuất, thử-chi-vi-dai-truong-phu ». Nghĩa là: « Giàu-sang-không-thì-làm-chó-dâm-duối, nghèo-hèn-không-thì-làm-cho-thay-dồi-trong-lòng, uy-vũ-không-thì-bết-cho-khuất-phục, thế-mới-gọi-là-dai-truong-phu ».

VĂN-HÓA

NGUYỆT-SAN

CƠ-QUAN NGHIÊN-CỨU VÀ PHÒ-THÔNG

LOẠI MỚI – SỐ 55 THÁNG 10 NĂM 1960

MỤC-LỤC

I — VĂN-HÓA VIỆT-NAM

Số trang :

— Võ-Trường-Toản và Gia-định tam già.	NGUYỄN-THÀNH-CUNG NGUYỄN-VĂN-BƯU NGUYỄN TRIỆU TÂN-VIỆT-ĐIỀU	1201
— Văn-té « Thập loại chúng-sinh » của Nguyễn Du (tiếp theo)	PHẠM-VĂN-DIỆU	1228
— Khiếu-thích-nghi	PHẠM-XUÂN-BỘ	1241
— Nàng Mạnh-Khương trong Văn-chương Hoa Việt	VŨ-ĐỨC-TRINH	1249
— Nông-nỗi	ĐOÀN-THÈM	1258
— Vài nét về lịch-sử Phù-Nam	NGUYỄN-KHẮC-NGŨ	1262
— Thủ so sánh « Chinh-phụ ngâm » với « Đoạn- trường tân thanh » (tiếp theo và hết).	NGUYỄN KHOA	1268
— Cố-tiền Việt-Hoa	NGUYỄN TRIỆU	1274

— Lạc-Vương hay Hùng-Vương (tiếp theo và hết)	PHẠM-HOÀN-MĨ	1279
— Lạc lối tràn-gian (Kịch-thơ) (tiếp theo).	ĐÌNH-HÙNG	1289
— Thi ca : Tết-thu	ĐÔNG-XUYÊN	1295
— Sau cơn mưa gió	BÀ TƯƠNG PHÓ và TRÌNH-XUYÊN	1296
— Cảnh ở rừng	ĐÔNG-MINH	1297
- Vịnh Mai	BÀ HỒNG-THIÊN	1297
— Lửa (Tho-Viet và bản-dịch Anh-văn)	VŨ-ĐỨC-TRINH	1298
— Thơ kính tặng Cụ Ung-Binh Thúc-gia-Thị.	TU-NGUYỄN	1300

II — VĂN-HÓA THẾ-GIỚI

— Khoa-ngữ-học ở Mỹ	NGUYỄN-ĐÌNH-HÒA	1301
— Ngành Đại-học tại Nhật-Bản (tiếp theo và hết).	ĐOÀN-VĂN-AN	1306
— Winston Churchill	THANH-TÂM	1313
— Tàu ngầm nguyên-tử Skipjack	VÕ-LANG dịch	1323
— Giáo-dục trước thực-tế hiện-đại	NGUYỄN-MINH-CHÂU dịch	1330
— Thanh-tâm tài tử (tiếp theo).	TÔ-NAM và HAM-CÒ	1340

III — TIN-TỨC VĂN-HÓA

— Tin trong nước	1350
— Tin ngoài nước	1355

TRANH ẢNH TRONG SỐ NÀY

— 14 Tranh ảnh in vào trong bài « Võ-Trường-Toản và Gia-Định tam-gia ».	
--	--

Những lời Đức Không-Phu-Tử vừa dễn ra bên trên đều chứng tỏ Ngài thiết-thà dễn vân-de cải-tiền dân-sinh và đồng-thời chú-trọng dễn vân-de cải-thiện đạo-đức là đường nào ! Điều đáng chú-ý là cái chủ-trương Hòa-Bình của Ngài là đạo-đức làm động cơ, làm then chốt, khiên dân-chúng tận hưởng được những thành-quả tốt đẹp của công-cuộc cải-tiền dân-sinh.

Chủ-trương thiết-thực mà cao-cả lắm thay !

Hôm nay, tưởng niệm dễn Đức Không-Phu-Tử, chúng ta nguyện noi gương của Ngài, ngõ hầu cùng nhau góp phần vào công-cuộc « Kiên-quốc » và « Thống-Nhất-xứ-sở trong tự-do và thịnh-vượng ».

Sau khi biếu-dương một ý-nghia đặc-biệt của buổi Lễ Kỷ-Niệm Thánh-Đản Đức Không-Phu-Tử, chúng tôi xin kính cảm-nghiêng minh trước di-tượng của Ngài.

Nhân dịp này, chúng tôi trân-trọng xin Vị Đại-Diện TÔNG-THÔNG đạo-đạt lên TÔNG-THÔNG lòng tri ân sâu-xa của Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục.

Tôi lại xin cảm ơn : Ông Chủ-Tịch Quốc-Hội,
Quý Vị Bộ-Trưởng,
Quý Vị Đại-Sứ,
Quý Vị Nhân-si,
và Quý Vị Tân khách,

đã vui lòng tới đây cùng Ban Tò-Chúc chúng tôi cảm-thông trong lý-tưởng cao-cả và nhận-thức chủ-trương thiết-thực của một Bậc Đại Hiền-Triết Á-Đông về cải-tiền dân-sinh.



VĂN-HỌC MIỀN NAM

VÕ-TRƯỞNG-TOẢN VÀ

« GIA-ĐỊNH TAM-GIA » (*)

Nguyễn-Thành-Cung
Nguyễn-Văn-Bửu
Nguyễn-Triệu
Tân-Việt-Điển
bien-khoa

MIỀN Nam nước Việt có một quá khứ văn-nghệ trọng đại,khả dĩ làm vang cho non song, hanh diện cho giỗng nòi. Miền Nam là một địa-linh ; mà dã gọi là địa-linh thi tất nhiên phải hun đúc nhiều anh-thú, hào-kiệt, văn-nhân, thi-sĩ, tài ba lỗi lạc, chẳng kém gì các miền khác của nước Việt muôn thuở.

Về phạm-vi-văn-học rộng lớn, người đã mở đầu cho kỹ-nghuyên văn-học ở xứ này, đã chỉ đường dẫn lối cho đám sĩ-tử miền Nam, chính là Cụ Võ-Trường-Toản. Vậy trong lúc nước Việt-Nam đang phát-triển mạnh mẽ về mặt văn-hóa, chúng tôi thiết-tưởng nên ôn lại thân-thể và sự-nghiệp của Võ tiên-sinh và các môn-dệ trọng yếu.

(*) Đã thuyết-trình tại Hội Trưởng Xuân-Lộc, chiều thứ bảy, 10-9-1960, đáp lời mời của Thiếu-Tá Nguyễn Cúc, Tỉnh-Trưởng Long-Khánh.

I.— THÂN-THẾ VÀ SỰ-NGHỆP CỦA VÕ-TRƯỜNG-TOẢN (1)

Võ tiên-sinh là một nhà nho cự-phách đã nổi danh ở miền Nam trong thế-kỷ thứ XVIII. Có sách chép rằng tổ-tiên của Cụ quê ở Thanh-kệ, thuộc tỉnh Quảng-Đức. Lại có sách nói rằng quê Cụ ở huyện Bình-Dương, tỉnh Gia-Định. Chúng tôi tin rằng tổ-tiên của Cụ nguyên quán ở Trung-Việt, rồi di-cư vào Nam theo làn sóng Nam-tiển, đã khởi phát từ năm 1623, là năm mà người Việt chính thức vào xứ Đồng-Nai, tiếp theo cuộc hôn-nhân giữa Vua Chân-Lạp Chei Chetta II và Ngọc-Vạn.

Theo «*Đại-Nam Nhất Thống Chí*» (quyền Thừa-Thiên Phủ), do Quốc-sử-quán Huế ấn hành dưới đời vua Duy-Tân, và do Cụ Cao-Xuân-Dục làm Tông-Tài, thì tên dinh Quảng-Đức có từ đời Vua Gia-Long (Tân-dậu, 1801); đến năm Minh-Mạng thứ 3 (1822), đổi tên là Thừa-Thiên Phủ. Nơi đây có một huyện tên là Trà-Kệ, về sau đổi thành huyện Quảng-Điền. Trong huyện này, xưa kia có làng Thanh-Kệ, nay gọi là Thành-Lương, thuộc huyện Hương-Trà, nhưng thuở xưa lại thuộc huyện Quảng-Điền. Tại làng Thành-Lương còn có một cái chợ tên là Chợ Kệ.

Chính tổ-tiên của Võ tiên-sinh quê-quán nơi này. Nhưng nếu ta ngược dòng lịch-sử xa hơn nữa thì chúng ta lại biết thêm rằng Võ-Trường-Toản là dòng dõi Minh-Hương, cũng như phần lớn những đời-đệ của Tiên-sinh như Trịnh-Hoài-Đức, Ngô-Nhân-Tịnh, Lê-Bá-Phẩm v.v.. mà chúng ta sẽ ôn lại thân-thế và sự-nghệp trong buổi nói chuyện hôm nay.

Bây giờ chúng ta hãy về Ba-Tri, thuộc tỉnh Bến-Tre tức là Kiến-Hòa ngày nay, để viếng thăm ngôi mộ của Cụ Võ-Trường-Toản. Ở giữa Kênh Đông-Xuân và Kênh Sông Ba-Lai, ta thấy nồi lèn một dải đất cao chừng 5, 6 thước, bên này là đồng ruộng, bên kia là đồng lầy. Ngay trên cái gò cao ấy, ở tại xóm Cảnh Mù-U, ta thấy xây cách nhau chừng 300 thước 2 ngôi mộ của hai bậc danh-nhân miền Nam là Cụ Võ-Trường-Toản, mất năm 1792 và Cụ Phan-Thanh-Giản sinh năm 1796 mất năm 1867.

(1) *Thuyết-trình của ông Nguyễn-Thanh-Cung.*

Ngôi mộ của Cụ Phan được tu bờ thường xuyên, còn ngôi mộ của Cụ Võ đã bị hư nát, cây cối mọc um tùm, làm cho ta nhớ đến 2 câu thơ của Kỳ-Xuyên Lão-Nhân Nguyễn-Thông, cựu đốc-học Vĩnh-Long :

Tinh di vật hoán nhân sự cài,
Tùng đồi bách hủy quan già thương.
nghĩa là :

Sao dời vật đồi nhân sự biến,
Tùng xiêu bách hủy ngó thêm thương.
Lần dở mấy trang sử xưa, chúng ta có thể biết thêm về thân-thế của Võ tiên-sinh trong mấy tài-liệu sau đây:

Theo «*Đại-Nam Liệt-truyện tiền biên*», quyền 6, trang 29 :

«Cụ Võ-Trường-Toản, người quê Bình-dương, tỉnh Gia-Định, là người «thiên-tu thông-minh, học rộng, thiên bẩm sẵn được những tinh-tinh cao «thượng và liêm-sỉ, lại một lòng quả quyết theo khuôn phép của các bậc tiên «chiền. Gặp thời tao loạn Tây-Sơn, Cụ đi ẩn, chuyên tâm về sự nghiên-cứu «học hỏi. Môn-sinh Cụ có nhiều người làm quan to. Cụ Ngô-Tòng-Chu và Cụ «Trịnh-Hoài-Đức đều là môn đệ cũ cả. Lúc mới Trung-hưng đế-nghiệp, Thế-«Tô Cao-Hoàng-Đế đóng đô ở Gia-định, có triệu Cụ vào bộ kiến và tỏ lòng «kính mộ chí cao thượng của Cụ. Khi Cụ Toản mất, đức Vua ban cho hiệu là «Gia-Định xứ-sĩ Sùng Đức Võ tiên-sinh», khắc vào mộ. Cụ không có con kế tự, «con nuôi Cụ tên là Trúc được miễn binh-dịch để có thể trông nom về việc «phụng tự. Năm Gia-Long thứ 18 (1819), nhà Vua sắc ban cho người cháu Cụ «tên là Đồng được miễn binh-dịch nữa. Năm Tự-Đức thứ 5 (1852), nhà Vua «sắc chiếu xuống dựng một cái cửa lớn ở nơi mộ Cụ để tỏ lòng biếu dương. «Trên tấm biển đặt ngang trên cồng có viết mấy chữ này :

«Gia-Long sơ tú hiệu Gia-Định xứ-sĩ sùng đức Võ tiên-sinh», nghĩa là Vua «Gia-Long mới lên ngôi, tiên-đế đã sắc phong cho hiệu là «Bậc xứ-sĩ tiên-«sinh người đất Gia-Định sùng về đạo đức».

Theo «*Đại-Nam thực-lục chánh biên*, đệ nhất kỷ» quyền 60, tờ 6a :

«Tháng tám năm Gia-Long thứ 18 (1819), Vua sắc chiếu cho người «cháu trai của nhà Cao-sĩ Võ-Trường-Toản là Võ-Tài-Đồng được miễn binh «dịch. Cụ Toản, tài học rất rộng, ẩn cư ở Gia-Định, chuyên tâm về việc «học trong thời loạn Tây-Sơn. Cụ Ngô-Tòng-Châu, Cụ Trịnh-Hoài-Đức đều là

« môn-đệ Cụ Toản cả. Khi Đức Gia-Long ở Gia-Định, nghe tiếng Cụ, rất trọng « dài-tu. Sau Cụ Toản mất không có con kế-tu, vua miễn binh-dịch cho người cháu nuôi là Nguyễn-văn-Trúc để nêu tên hậu có thể trông coi về việc phụng tu. Khi người cháu trai Cụ tới tuổi trưởng thành, một viên quan địa-phương dâng sớ xin nhà vua được miễn dịch ».

Theo « Đại-Nam Thực-lục chánh biên, đệ tử kỷ » quyển 8, tờ 4b-5a :

« Tháng giêng năm Tự-Đức thứ 5 (1852), người ta xây ở Gia-Định, đề « biều dương nhà xứ sĩ Võ-Trường-Toản một cái công, có lấy người trông « nom bảo vệ. Khi Tây-Sơn nổi lên, cụ Trưởng-Toản đi ẩn, dạy học-trò một « phần đông được cụ đào tạo. Cụ Ngô-Tòng-Châu, Cụ Trịnh-Hoài-Đức, Cụ « Phạm-Đăng-Hưng cũng đều là trong số học-trò cụ cả. Dưới Triều Gia-Long, « Cụ được phong hiệu là : « Sùng đức tiên-sinh », khắc vào bia nơi mộ. Sau « đó, quan Kinh-lược Nguyễn-tri-Phương có dâng sớ tâu Vua xin cho Cụ « được di-an, đức Vua chuẩn cho xây một cái công. »

Ngoài ra, theo nhà văn Nam-Xuân-Thọ viết trong quyển « Võ-Trường-Toản » do nhà Tân-Việt xuất-bản, chúng ta còn có thể biết thêm về thân-thế Cụ Võ nhờ quyển « Phan-Thanh-Giản truyện » của Thái-Hữu-Võ, trong đó có đoạn như sau :

« Năm Tự-Đức thứ 8 (1855), Cụ Phan-Thanh-Giản dâng sớ tâu vua xin dựng « ở làng Hòa-Hưng, huyện Bình-Dương, tỉnh Gia-định, một ngôi đền và một cái bia để biều dương Cụ Võ-Trường-Toản và xin được một đội canh phòng « ở nơi mộ Cụ. Nhà vua chuẩn cho được như lời tâu. *

« Cụ Toản là dòng dõi con cháu nhà Minh (lai Hoa-Việt), ở tỉnh « Quảng-Đông bên Tàu.

« Khi nhà Thanh chiếm ngôi nhà Minh, tổ-tiên Cụ Toản vì không muốn « sống dưới chế-độ của Thanh-triều nên di vào Gia-định ở. Cụ Võ không « có con kế-tu.

« Trong thời đó, ở miền lục-tỉnh, chưa có ai trông nom về sự học « hành cả ; Cụ Toản là người đầu tiên đã mở một kỷ-nguyên học-vấn ở « miền này vậy.

« Khi vua Gia-Long lên ngôi, ngài đến Gia-Định, nghe tiếng Cụ Toản « là người có tài bèn vời đến để giao cho quan chức. Nhưng Cụ Toản từ « chối ; Cụ dâng lên Vua một sớ trong có 10 điều nói về thuật binh định « xú-sở.

« Vua ban khen Cụ và đề ân thưởng có cho Cụ vàng bạc và nhiều tấm « lụa. Cụ Toản tiến cử lên Vua một vài người môn-đệ Cụ để ra gánh vác « việc nước. Các ông này về sau sẽ thành những nhân-sĩ có danh vọng, « như : Ngô-Tòng-Châu, Trịnh-Hoài-Đức, Phạm-Ngọc-Uần, Lê-Bá-Phầm, Lê- « Quang-Định, Ngô-Nhơn-Tịnh. Sau khi Cụ mất, các học-trò Cụ tâu Vua « phong cho Cụ quý-hiệu, Vua chuẩn y phong cho hiệu : « Gia-Định sùng đức tiên-sinh ».

Nhà Vua còn ban cho Cụ Toản 2 câu đối này :

Triều hữu huân danh, bần thuộc Hà-phần cựu học,
Đầu nam phong giáo, tè khâm Nhạc lộc dư vi.

(Hà-phần là chỗ ông Vương-Thông, Nhạc-lộc là chỗ ông Chu-Hi. Hai ông này học giỏi, mở dạy đạo Thánh Khổng Phu-Tử). Đài-ý hai câu này là tỏ lòng « mến-tưởng cái công đức của tiên-sinh đã đem sự giáo-hóa của ông « Vương, ông Chu mà làm cho rực-rỡ trong triều ngoại-quận.

Sinh tiền giáo huấn đặc nhân, vô tử nhi hưu tử;
Một hậu thanh danh tại thế, tuy vong dã bất vong.

Dịch nghĩa :

Sống, dạy dỗ nên người không con mà vẫn có ;
Chết, lưu truyền được tiếng tuy mất tỳ như còn.

oOo

Sau hết, tài-liệu đầy đủ nhất nói về thân-thế Cụ Võ là *bi-văn* của Phan-Thanh-Giản ghi trên mộ bia của Cụ Võ ở tại Ba-Tri, tỉnh Kiến-Hòa. Bi-văn này viết bằng Hán-tự và đã được Ngạc-Xuyên Ca-Văn-Thỉnh dịch ra Việt-ngữ như sau :

« Đạo trời thánh tuy là đồng, mà chỗ hiếu-biết của con người do điều thầy điêu nghe có khác ; vậy nên người đời sở dĩ lập-thành được công thật là khó vậy.

« Huống hổ mình sinh ra trong đời không gặp được bậc thánh, không thè gán được bậc hiền. Muôn biết chỗ ẩn vi, xa rộng, được sáng-tỏ to lớn như mặt nhật mặt nguyệt, như các sông ngòi, thật là khó khăn !

« Ôi ! Ngắm non Thái, chỉ mong đi tới định,
Trong Đầu nam, chân cổ nhón lên sao.

« Đời với nhà xứ-si Võ tiên-sinh ở Gia-định, triu triu một tâm lòng thành.

« Tiên-sinh tinh Võ, húy Trường-Toản ; đời trước hoặc nói là người Thanh-kế (Quảng-Đức), hoặc nói là người Bình-dương (Gia-định), trước thọ nghiệp cùng ai chưa hề rõ được. Chỉ biết sở học của tiên-sinh đã tới bậc dày-dặn đầy đủ, chất thật, có thuật-nghiệp thâm-uyên thông đạt. Xây hôi loạn Tây-sơn, tiên-sinh ẩn-trù mờ trường dạy học, thường học-trò tới mày trǎm. Ông Ngô-Tùng-Châu là môn-sinh cao đệ nhất. Bậc thứ nhì là chư công Trịnh-Hoài-Đức, Phạm-Ngọc-Uân, Lê-Quang-Định, Lê-Bá-Phàm, Ngô-Nhân-Tịnh. Bậc danh-si là ông Chiêu, ông Trúc, nhà ẩn-dật, ngoài ra không kẻ hết được. Các ông ấy đều gặp hôi phong vân, thời trung-hưng triều Gia-Long đứng vào bậc tôi hiền, có người hoặc sát thân để làm nên điều nhân, hoặc quyên minh để trọng tiết-nghĩa, thày đều nên công-nghiệp lớn trong đời.

« Lúc ngự vào Gia-Định, đức Thái-Tô Cao Hoàng-đè hằng triệu tiên-sinh tới ứng-dời. Lại nghe tiên-sinh học rộng khắp kinh, và sở trường nhất một bộ Tứ-thur. Ông Chiêu, nhà ẩn-dật là bậc túc-học được theo tiên-sinh học thấu nghĩa « *tri ngôn, dường khí* ». Từng thầy tiên-sinh để trong sách vở lời này : « *Sách Đạt-học một nghìn bảy trăm chữ, tan ra gồm vô số sự-vật, tóm lại còn hai trăm chữ, cung không* ».

« Hay thay ! Sở học của tiên-sinh. Thật là rộng lớn mà tinh-vi vậy, dẫu đọc bát cứ ngàn muôn kinh-sách nào cũng rõ nghĩa-lý được.

« Tiên-sinh không khứng ra làm quan, nên đại-khai không thầy được sự-nghiệp. Từ thuở tiên-sinh lây lối học nghĩa-lý để giáo-hóa, chẳng những đương thời đào tạo được nhiều bậc nhân-tài mà còn truyền-thuật, giảng-luận trau-giỏi về sau, tới nay dài-gian trong sáu tỉnh Nam-kỳ, tờ lòng trung nghĩa, cảm phát dám hy sinh tới tinh-mạng, xét ra tuy nhỏ đức thân-nhân của quân-vương nhuần-gội, cò kèt nhân-tâm, nhưng nêu không có công đức mồ-mang huân-dực của tiên-sinh từ thuở trước thi làm sao có được nhân-tâm như thế.

« Đến năm Nhâm-tí 1792, ngày mồng 9 tháng 6, tiên-sinh ra người thiền cõ. Lòng vua cảm mến tiếc thương ân tứ hiệu « *Gia-định xứ-si sùng-đức Võ tiên-sinh* » để ghi vào mộ.

« Sau thời thái-bin, chư công môn-đệ của tiên-sinh tàn-lạc xa xuôi, không thể nêu cao tài đức tiên-sinh được. Tới triều Tự-Đức năm thứ 5 (1852), được chỉ vua ban chuẩn lập phường đê tinh-biều tại huyện Bình-dương, làng Hòa-hưng, bắc đồng-nhân lại lập đền thờ, hiền ruộng đê phụng tự, mỗi năm xuân thu cúng-tè.

« Gần đây, xảy ra việc binh-lửa, cảnh đền thờ hoang-phè, mộ phần lâu ngày hư-dở, đê vây bắt tiện. Cùng với người đồng-quận tiên-sinh là Nguyễn-Thông, đốc-học tỉnh Vĩnh-Long, chúng tôi hội các thân-si mưu toan việc dời mộ. Gởi tờ thông-tư cùng quan hiền-sứ tỉnh An-giang là Phạm-hữu-Chánh, tỉnh Hà-tiên cũng hiệp vào, liền ủy-thác cho bọn tú-tài Võ-gia-Hội, nhóm các thôn-mục làng Hòa-hưng, kinh cần việc khai mộ, thâu liệm hài-cốt trong quan-quach. Cùng nhau thương-nghị nhờ quan học-sứ Nguyễn-Thông đứng chủ tang ; đồ tang phục thi chiêu theo lê tê thấy xưa mà sắp-đặt. Việc tang-lễ làm xong, năm nay (Đinh-mão 1867) chọn ngày 28 tháng 3 đưa di-hài an-táng tại trên đất giồng làng Bảo-thạnh, huyện Bảo-an, lại táng luôn di-hài của đức nguyên-phòi và của ầu-nữ.

« Mộ xây tại hướng đông-bắc ngó về tây-nam, dựa vào một gò cao ngó qua một đám cây-vẹt, đồi diện là khoảng trống vừa rộng vừa xa, trông ra u-tịch mà thanh-tú, rõ là quang-cảnh tốt đẹp thật.

« Trước mộ mươi trượng, có lập đền thờ ; trước đền bày trượng có xây phường. Đầu dày đều an bài cỏ. Tại tinh trên các bạn đồng-liêu, dưới phủ, huyện, huân-giáo, si-tử, có các thân-si hai tỉnh An-giang Hà-tiên cùng với các si-phu ba tỉnh vùng Gia-định lưu-ngụ trong ba tinh này đều tham-dự vào lễ kiết táng.

« Việc an-táng vừa xong, chúng tôi tâu vua-xin ghi tinh-biều cũ, lại xin năm người dân giữ mộ, một người phu-trưởng, đê lo việc giữ-gìn quét trước.

« Chúng tôi lo sợ nỗi lâu năm, thời buổi đổi thay, sau này người không biết tới chiêm-ngưỡng, nên kính cần thuật lại mọi điều và làm bài minh.

« Minh rằng :

« *Than ôi ! Tốt thay vì tiên-sinh. Sở học kín-sâu, sở hành dày-dặn.*

(Binh sinh hằng) giấu kín chôn lấp trong thâm tâm điều sáng suốt,
tài lối-lạc, tinh-anh.

« (Tiên-sinh khác nào như) một cái chuông to, tùy theo sức người đánh,
bỗng phát ra tiếng lớn.

« (Tiên-sinh yêu ta) dạy ta mối đạo rộng.

« Kẻ hửu giác (như ta) ngón chân (ngưỡng trông), (cái đạo) mà trọn
đời ta gửi không thè lảng, ngang mắt trông không thấy hết.

« Càng già lại càng chắc-chắn rõ-rệt.

« Tiên-sinh gần bậc ông Hà-phần (Vương-Thông nhà Tùy), ông Lộc-
động (Châu Hy đời Tống), ta khờ tâm mà trông cái đạo ấy.

« (Sở dĩ) Sùng-dáć Võ tiên-sinh còn đẽ cho đời những vịnh-quang rực-
rỡ, vì tiên-sinh noi theo nhân-nghĩa đạo-đức của trời ban cho.

Tự-Đức năm thứ 20, Đinh-mão (1867) tháng 3 ngày 28 —

Kê văn-sinh Phan-thanh-Giản tắm gội
trước đẽ ghi bài minh.

« Lại lập bi-vi tiên-sinh thờ ở Túy-vân-lâu (Văn-miếu & Vĩnh-long),
khiến thợ khắc bia. Gặp lúc quan-binh Lăng-sa vô tội, thợ khắc bỏ dở công
việc. Tới năm Giáp-thân (1872), kề từ năm Nhâm-tí (1792) trước tới năm Giáp-
thân cộng chung là 81 năm, ngày rằm tháng tám, tôi mướn thợ trùng tu,
làm cho bia còn lại mãi mãi.

Vĩnh-Long, Minh-hương Trường-ngọc-Lang
cần thửa lập (1).

oo

Nói về sự-nghiệp văn-chương của Cụ Võ-Trường-Toản, ngoài việc đào
tạo một số môn-đệ, văn-nhân, thi-sĩ lối lạc, Cụ còn đẽ lại một bài văn đúc
nhất là bài:

HOÀI CÒ PHÚ (2)

1.- Rõ rõ cúc ba thu, ba thu lun cúc dà tàn héo;
Hay hay sen chín hả, chín hả qua sen cũng rã-rồi,

(1) Xem quyển « Võ-Trường-Toản » của Nam-Xuân-Thọ do Tân-Việt
xuất-bản.

(2) Trích trong quyển « Võ-Trường-Toản » do Tân-Việt xuất-bản.



Bi-văn ghi công đức cụ Võ-Trường-Toản



2.- Cho hay vực thẳm nén cồn; Khá biết gò cao hóa bờ.

3.- Quán âm-dương rước khách xưa nay, đã mấy mươi năm; Đò tạo hóa đưa người qua lại, biết bao nhiêu chuyến.

4 - Nhấp-nhảy ngọt đèn trong kiếng; Lệnh-đênh bóng nguyệt dòng sông.

5.- Đường Ngu (1) ấp tồn (2) rượu ba chung, đường say đường tình; Thang Võ (3) chính tru (4) cờ mật cuộc, thoát đăng thoát thua.

6.- Cửa có không nào khác khóm mây ; Người tan hiệp đường như bợt nước.

7.- Lánh non Thú (5) cam bẽ ngọt tử (6) hai con Cô-trúc đã về đâu (7)?
Luyện linh-dan lo churốc trường sinh bốn lão Thương-san đà bắt đầu !

8.. Mông tàn nửa tối, bướm Trang Chu giắc hối mơ-màng ; Xuân lun mây canh, quyên Thực-dế tiếng còn khấp khởi.

9.- Tha-thiết bấy! mệt gò hoàng-nhưỡng (8), ngọc lấp hương chôn ;
Áo-não thay! mây cụm bạch vân (9), mưa sầu gió thăm.

(1) Vua Nghiêu họ Đào Đường. Vua Thuấn họ Hữu Ngu.

(2) Ấp tồn : Nhún-nhường có lẽ-phép. Vua Đường Nghiêu nhường thiên-hạ cho Ngu Thuấn. Thiên-hạ xưng-tụng là dời « ấp tồn ».

(3) Vua Thành Thang đánh đuổi vua Kiệt nhà Hạ, mà gày-dụng nên nhà Thương (sau đổi là Ân). Vua Võ-vương đánh đuổi vua Trụ nhà Thương, dụng nên nhà Chu.

(4) Chính tru : Đánh giết.

(5) Thú-dương.

(6) Ngã tử : Chết đói.

(7) Bá-Di và Thúc-Tề là hai người con của vua Cô-trúc, can ngăn Võ-Vương đừng đánh vua Trụ, không được, bèn bỏ lên ăn ở núi Thú-dương đến chết đói, không ăn rau thóc nhà Chu.

(8) Hoàng-nhưỡng : Nấm đất vàng. Nơi nghĩa-dịa.

(9) Do câu sách Trang-tử : « Thừa bì bạch vân, chí vu đế-hương ». Nghĩa : Cưới đám mây trắng kia, mà đến nơi thiên-dế ngự. Ý nói người chết.

10.- *Ngựa* trên đì một may một rủi (1); *Hươu* dưới Tần bên có bên không (2).

11.- *Hán Võ* ngọc-đường (3), người ngọc nõ xưaa đà theo gió; *Thạch Sùng* kim-cốc (4), cửa tiền xưaa nay đã lấp sương.

12.- *Lao* xao cõi trần-ai, trường hoan-lạc gẫm không mấy lúc; *Thảm-thoát* cõi mông-ảo, đoạn biệt-ly há dẽ bao lâu.

13.- *Nghìn* năm hồn-phách *Hán* anh-hùng, hồn-phách mắt người kia cũng mất; *Muôn* dặm nước non *Đường* thô vỗ, nước non còn dời ấy đâu cõi.

14.- *Thương* hối thương! *huyền* quản (5) cung Tần, chim làm tờ tiếng kêu vắng vắng; *Tiếc* ỷ tiếc! *y-quan* (6) dời Tần, biển nén cõi mọc xanh xanh.

15.- *Cung* Tùy xưaa chim nói líu-lo, mấy độ xuân về hoa sái lụy (7); *Đài* Ngô trước hươu nǎm ngả-ngớn, dời ngàn sương ngọt cõi deo sầu.

16.- *Ô-Giang* đêm thăm hé trăng mành, quạnh-quẽ vó chùng họ Hạng (8); *Cai-hạ* ngày chiều hiu gió mát, phất-phơ ngọt cõi nàng Ngu (9).

17.- *Đài* vắng Nghiêm-Lăng, mấy khúc quanh-co sông chảy

(1) Lấy ý ở chuyện Tái-Ông mất ngựa. Sự họa-phúc biết đâu lường.

(2) Do câu sách: « Nhà Tần xông mất con hươu, thiên-hạ đều nhau tranh ». Con hươu là nói về đất nước.

(3) Ngọc-đường: Nhà ngọc. Nơi sang cả.

(4) Thạch-Sùng, người dời Tần, giàu to có tiếng, lập ra vươn Kim-cốc làm chỗ mua vui.

(5) Huyền quản: Dây đàn và ống sáo. Âm-nhạc. Nhà Tần có tiếng là ăn-chơi dần-diểm.

(6) Y-quan: Áo mũ. Dời Tần nức tiếng quan-lại áo mũ xuênh-xang.

(7) Chính chữ là sái lệ: Rõ nước mắt như tuyết.

(8) Hạng-Võ bại binh, khi chạy đến Ô-giang thì bên mình chỉ còn có ngựa Ô-chùy.

(9) Thất trận Cai-hạ, Ngu-cơ, vợ Hạng-Võ, tự vẫn chết, linh-hồn sau hóa ra thú cõi thơm gọi là Ngu mỹ-nhân thảo (cõi nàng Ngu).

tuyết (1); *Thuyền* không Phạm Lãi, nǎm hồ lai-láng nước ken mù (2).

18.- Cho hay dời-dỗi ấy lê thường; Mới biết thảo-ngay là nghĩa cả.

19.- Lụy rơi non Lịch, Đại Thuấn từng dời tính hai thân (3); Sương lợt áo bô, Tử Khiên lại trọn niềm một thảo (4).

20.- Tôn khóc măng, Tường nǎm giã, nǎn nǎn lo giữ đạo con (5); Tích dẫu quýt, Cự chôn con, nǎm nǎm đưa đèn nghĩa mẹ (6).

21.- Trước đền Trụ mồ gan một tấm, muôn kiếp còn danh đề tác bia (7); Dưới thành Ngô treo mắt đôi tròng, nghìn nǎm hây gười đều nhởm gáy (8).

22.- Tâm-trầm dặm xông-phía ải bắc, thương họ Hán chói chói lòng đan (9): Mười chín thu giữ một niềm tây, cảm ông Võ phor phor đầu bạc (10).

(1) Nghiêm-Quang tự Tử-lăng, không mê danh-lợi, cáo quan về vui thú buông cản ở Đông-giang.

(2) Phạm-Lãi sau khi giúp vua Việt Câu-Tiễn khôi-phục được đất nước, từ quan, rong chơi non nước.

(3) Vua Thuấn cày ở non Lịch, tính hiếu làm cảm-dộng được mẹ ghê và cha.

(4) Mẫn-Tử-Khiên bị mẹ ghê khắc-nghiệt, mùa rét chỉ cho mặc một manh áo mỏng, nhưng chẳng phiền hà.

(5) (6) Đều là những nhân-vật trong « Nhị-thập-tứ hiếu ». Xin xem « Nhị-thập-tứ hiếu » của cụ Lý-văn-Phúc dịch, Cao-huy-Giu chú-giải, nhà Tân-Việt xuất-bản.

(7) Vua Trụ đắm say Đắc-Kỳ, khiến Ti-Can tức giận tự mồ gan đè cảnh-cáo vua.

(8) Ngũ Tử-Tư can vua Ngô chẳng nên dùng Bá Hy. Vua Ngô không nghe, lại quá nghe gièm mà bức Ngũ Tử-Tư phải chết. Họ Ngũ xin hãy móc dôi tròng mắt mình mà treo ở cửa triều đế coi lũ nịnh hoành-hành tàn-hại.

(9) Hán-Dũ dời Đường chí quyết bài-bắc đạo Phật, bị vua Đường Huyền-Tông không nghe, dày ra Triệu-dương.

(10) Tô-Võ dời Hán di sứ Hung-nô, bị vua Hung-nô bắt giữ lại giao cho di chăn dê đến 19 năm.

23. — Cật Võ-mục nhuộm thành bốn chữ (1), tấm trung-thành đã thấu trời xanh ; Áo Thiên-tường ghi đượm hai câu, phuong tựu nghĩa chí phai lòng dở (2).

24. — Trời mòn đất già danh hơi rạng, lụy non Ngưu nghĩ cung sụt-sùi ; Biển khô đá rã tiết nào phai, sứ họ Mã chép còn tò rõ (3).



Trong số những đệ-tử được thọ-giáo với Cụ và đáng được ghi công đức hơn hết là ba Ông Trịnh-Hoài-Đức, Ngô-Nhân-Tịnh và Lê-Quang-Định, cả ba ông đã được tôn là « Gia-Định tam-gia »

Trước tiên xin nói đến Trịnh-Hoài-Đức.

II.— THÂN-THẾ VÀ SỰ-NGHIỆP CĂN-TRAI TRỊNH-HOÀI-ĐỨC (1765-1828) (4)

Cụ Trịnh-Hoài-Đức còn có một tên nữa là An, tên chữ là Chi-Sơn, hiệu là Cán-Trai, vốn là dòng dõi khoa-hoạn đời Minh bên Trung-Quốc, quê ở Phúc-Kiến (5).

Vào quãng giữa thế-kỷ XVII, khi nhà Thanh lén thay nhà Minh, tồ-phụ Cụ Trịnh tên là Hội, không chịu thần phục nhà Mão-Thanh, bỏ nước ra đi, sang Việt-Nam xin làm thần dân chúa Nguyễn ở Phú-Xuân (đời Chúa Hiền, Nguyễn-phúc-Tần 1648-1687), rồi vào trong Nam ở đất Trần-Biên (tỉnh Biên-Hòa ngày nay).

Thân-sinh Cụ Trịnh là Khanh, được Chúa Nguyễn-Phúc-Khoát nạp dụng cho làm An-dương cai thủ, sau đổi ra Quy-Nhân, Quy-Hóa làm chấp-canhs tam-trưởng cai đội.

(1) Nhạc-Phi được bà mẹ ân-cần khuyên bảo và xâm trên lưng bốn chữ « Tận trung bảo quốc ».

(2) Văn-Sơn tự Thiên-Tường trung-nghĩa đến chết, ghi ở vạt áo hai câu đề tự kích-thích mình phán khỏi xả sinh thủ nghĩa (chuông nghĩa mà quên thân sống).

(3) Tư-Mã-Thiên viết bộ Sứ-ký được đổi truyền-tụng.

(4) Thuyết-trình của ông Nguyễn-Văn-Biểu.

(5) Theo học-giá Nguyễn Triệu viết trong Tri-Tân số 7 ra ngày 18-7-1941.

Khi ông thân-sinh Cụ mất, cụ 10 tuổi, mẹ dời đến trấn Phan-An (Gia-định), cho theo học Cụ Võ-Trường-Toản. Cụ Trịnh là người có khiếu thông-minh lại chăm học nên ngày một giỏi.

Năm Mậu-thân (1788), khi Chúa Nguyễn-Phúc-Ánh thâu phục được Gia-định, Cụ Trịnh cùng với bạn là Lê-Quang-Định và Ngô-Nhân-Tịnh ra ứng-thí, ba người đều đỗ cả. Cụ Trịnh được bồ làm Hán-lâm-viện chế-cáo, sang năm sau Cụ được bồ Tri-huyện Tân-Binh (Phú-nhuận-Sai-Gòn bây giờ). Sau lại được vào làm việc trong bộ Hình.

Tháng 11 năm Quý-sửu (1793), Cụ được sung chức Đóng-cung thị-giảng, theo Đóng-Cung Cảnh ra trấn thành Diên-Khánh (Khánh-Hòa). Khi Đóng-cung tiến ra lấy Phú-Xuân, Cụ cũng đi theo ra, dự bàn mọi việc quân-quốc cơ-mật.

Năm Giáp-dần (1794), Cụ được thăng Ký-lục định Trần-định, rồi được bồ làm Hộ-bộ Hữu-tham-tri. Năm Tân-dậu (1801), khi đã thu phục thành Phú-xuân, Lê-văn-Duyệt và Tống-viết-Phúc thì di giải vây thành Bình-định, còn Cụ thì di coi gặt hái ở Quảng-Nam và Quảng-Ngãi để lo việc binh-lương.

Tháng 5 năm sau, Cụ được thăng Hộ-bộ Thượng-thư, rồi sung chức Chánh-sứ cùng với Bình-bộ Tham-tri là Ngô-nhân-Tịnh và Hình-bộ Tham-tri là Hoàng-ngọc-Uân sang sứ nhà Thanh dâng quốc-thư và nộp những ấn-sách của vua Tàu đã phong cho Tây-sơn.

Lễ bang-giao xong, Cụ lãnh chức-vụ cũ ở bộ Hộ. Năm Ất-sửu (1805), làm Hiệp-hành Gia-định lưu trấn. Năm Mậu-thìn (1808), làm Hiệp-trấn thành Gia-định. Năm Nhâm-thân (1812), về kinh dự lễ ninh-lăng Hiếu-khương Hoàng-hậu ; cũng tháng 7 năm này đổi làm Thượng-thư bộ Lễ kiêm quản Khâm-thiên-giám.

Năm Quý-dậu (1813), đổi làm Thượng-thư Bộ Lại.

Năm Bính-tý (1816), trở vào Gia-Định làm Hiệp-tông-Trấn.

Năm Canh-thìn (1820), quyền chức Tông-trấn thay cho Nguyễn-văn-Nhân về Kinh. Cũng vào mùa hạ năm này, vua Minh-Mạng lên ngôi. Nhà vua vời Cụ về Kinh làm thượng-thư Bộ Lại như trước và sung chức Phó Tông-Tài ở Quốc-sử-quán, rồi thăng Hiệp-biện Đại-học-sỹ, lãnh Thượng-thư Bộ Lại kiêm Bộ-Binh. Trước khi nhận chức, Cụ nhiều lần dâng biếu từ chối, nhưng không được. Mùa Đông năm ấy, Cụ hộ giá ra Bắc tuầu đến khi về dâng lên vua 2 bộ sách là « Lịch-đại kỷ nguyên và Khang-tế-lục ».

Năm Quý-vi (1823), Cụ dâng sớ xin về Gia-Định nghỉ dưỡng bệnh. Vua sai Phạm-đăng-Hưng đến ủy-lao và chỉ chuẩn cho nghỉ ba tháng. Lại sai người trông nom thuốc men cho Cụ và ban cho nhiều sâm quế để bồi dưỡng.

Đến mùa đông, Cụ được khỏe mạnh vào bệ-kien tạ ơn Vua.

Cụ Trịnh-Hoài-Đức là vị sứ-giả đầu tiên của triều Nguyễn được cử sang Trung-quốc đàm bang giao. Cụ lại là vị văn-quan đầu tiên được thăng đến nhất phẩm của triều Nguyễn.

Tuy làm quan đến nhất phẩm, Cụ vẫn chưa có dinh-thự gì cả. Vua Minh-Mạng ban cho hai ngàn quan tiền và các vật-liệu để cho Cụ làm nhà ở cửa đồng ngoài thành Huế.

Mùa Xuân năm Minh-Mạng thứ 6 (1825), Cụ mất tại Huế, thọ 61 tuổi.

Vua Minh-Mạng lấy làm thương tiếc lắm, bãi triều 3 ngày, truy-tặng là « Thiếu-phó Càn-chánh-diện đại-học-sĩ », ban tên thụy là Văn-khắc ; xuống chiếu xuất tiền kho làm ma đưa về thành Gia-định an-táng, và sai Hoàng-thân Miên-Hoàng thân hành đưa ma đến quê-quán rồi gấp gia-dinh Cụ để ban lề vật và diệu vẫu. Thật là một sự vinh-dị chưa có ví quan văn võ nào được ăn súng đến thế.

Khi linh-cữu về đến Gia-định, thi có Tông-trấn Tả-quân Lê-Văn-Duyệt đến phúng viếng và dì đưa tới huyệt tại làng Bình-Trước, thuộc tỉnh Biên-Hòa bây-giờ.

Năm Tự-Đức thứ 5 (1852), bài-vi Cụ được đưa vào thờ trong miếu Trung-hưng Công-thần và đến năm Mậu-ngo (1858), được đem vào đền Hiền-lương.

Trong nhà hội-quán Minh-hương Gia-thạnh ở Chợ-lớn cũng có thần-vị thờ Cụ Trịnh-Hoài-Đức, là người trong nhóm Sơn-hội.

Năm Mậu-dần (1938), nghị-định Toàn-quyền số 1189, ngày 24-2 cho Trường Bác-Cô Hà-Nội thừa nhận và trông coi mộ Cụ.

Lúc sinh thời, ở Gia-Định, Cụ cùng Lê-Quang-Định và Ngô-Nhân-Tịnh xướng họa mua vui. Văn-chương của ba nhà ấy nổi danh trong thời bấy giờ, được gộp nhặt lại làm nên tập : « Gia-định tam-gia thi ».

Riêng Cụ Trịnh còn để lại đời những tập này :

- 1 — Cảnh-trai thi tập
- 2 — Gia-định Thông-chí
- 3 — Bắc-sứ thi tập
- 4 — Lịch-đại ký
- 5 — Nguyên-khang
- 6 — Khang-Tế-Lực
- 7 — Gia-định tam-gia thi tập.

Đây là bài thơ tỏ lòng trung hiếu của Cụ làm khi từ giã mẹ đi sứ nhà Thanh :

Lia-hiệp thương nhau kè mấy hồi,
Ân tình ai cũng khéo phanh phui.
Trăng loè ái Bắc nhàn chinh bóng,
Thu quạnh trời Nam quạ đút mồi,
Ngay thảo tướng rồi xa nước mắt,
Công danh nghĩ lại mướt mồ hôi.
Quân-thân tuy cách lòng đâu cách,
Trọn đạo con là trọn đạo tôi.

Trong 18 bài thơ của « Bắc-sứ thi tập », Cụ Trịnh làm khi sang Trung-quốc vào chầu vua Thanh, ta thấy nỗi niềm Cụ thật đáng thương tâm. Lòng Cụ bị nung nấu đau đớn, không sao cho xiết ; Cụ đã chạnh nghĩ phận mình là con cháu của báy tôi nhà Minh mà hiện giờ thân-thể đương ở nơi cõi-quốc, đối diện với tân quân, thi tâm lòng cay đắng ngậm ngùi, đường kia nỗi nợ ; Cụ không thể nào ngăn được trào lòng nên phải thốt ra những vần thơ ai oán thiết tha. Cụ đã mượn cảnh Chiêu-quân biệt Hán sang Hồ để bày tỏ trạng-thái tâm-hồn mình :

Chi chí nghe đến tấm lòng xiêu,
Chập trối tỳ-bà oán hận nhiều.
Riêng trách chẳng vàng người về tương,
Tây than không bạc nịnh mua yêu.
Đất Hồ hoa ủ mùi khôn lạt,
Trời Hán trăng tròn bóng xế theo.
Bao quản Ngọc-quan tình mẩy đậm,
Mưa sầu gió thảm thuở Ban Siêu.

Đang vĩ nỗi niềm mình giống cảnh Chiêu-quân, Cụ liên-tưởng tới ông Ban Siêu, lòng nóng nảy chờ đợi ngày về nơi cố-quốc :

Ban Siêu bên núi bóng cờ giò,
Truyết trại năm ba hây đợi chờ.
Lở dạng ác vàng lồng có Hán,
Liếc coi tuyết bạc mắt không Hồ.
Chong sương mệt cán cờ ngay thẳng,
Trải gió năm canh dạ phất phơ
Với hỏi xanh xanh kia biêt chẳng,
Ngày nào về đặng nước nhà xưa ?

Lòng Cụ lúc nào cũng bâng khuâng nhớ đến nước cũ nhà Minh ; Cụ tự thú rằng Cụ đem thân-thể sang ở Việt-Nam, bao giờ cũng chỉ là nương náu đê chờ đợi một ngày :

Nước nhà xưa có phụ chí ai,
Cây vót bao nhiêu kẻ cõi ngoái.
Gỗng súc dời non khoan nói tướng,
Trải lòng nâng vạc mới răng trai.
Nắng sương chưa đột trời chung một,
Sông núi đứng cho đất rẽ hat.
Giúp việc Võ Thang ra sức đánh,
Người coi đê tiếng nhắc lâu dài.

Theo nhà văn Nam-Xuân-Thọ, Trịnh-Hoài-Đức, đã sưu-tập được Bộ « Minh Bột di ngư » (con cá còn sót của bè Bột nhà Minh) cả nhóm Chiêu-Anh Các, do Mạc-Thiên-Tứ làm nguyên-soái — Bột hải là bè bao của phía đông tỉnh Hà-Bắc ở Trung-Quốc và cũng là tên quận xưa của tỉnh Hà-Bắc, giáp với quận Thanh-Hà.

Mạc-Thiên-Tứ chọn 18 văn-nhân xuất sắc nhất, gọi là « Thập bát anh » để cùng nhau xướng-họa văn chương và luận-đàm thao lược. Chiêu-Anh Các vừa là một văn miếu thờ Đức Khổng-Tử, vừa là một thi-dàn, vừa là nơi hổ tướng.

Sau khi sưu-tầm được bộ « Minh Bột di ngư », Trịnh bèn đứng lo việc săn loát đê lưu-truyền hậu thế. Thi-tập này có 320 chương, vịnh 10 cảnh danh tiếng của Hà-Tiên, gọi là « Hà-Tiên thập vịnh », như Kim-Dự lan đào, Bình-sơn



Cây Nhựt cùa Cụ Trịnh
Đây là một bài viết ngắn của Tuân Gia-Khánh bên Tứ
ngự tú cho Cụ Trịnh-Hoài-Đức lúc di sứ Tứ



Sau lưng cây Nhựt này có khắc một hông chữ Hán
Gia-Khánh bút niêm, Thu, Hoàng-Huê-Yến, ngự tú
Việt-Nam, Quốc-Chánh Sứ TRINH-HOÀI-ĐỨC

Đang vì nỗi niềm mình giống cảnh Chiêu-quân, Cụ Hên-tưởng tới Ông Ban Siêu, lòng nóng nảy chờ đợi ngày về nơi cõi-quốc :

Ban Siêu bên núi bồng cõi giờ,
Truyết trại năm ba hãy đợi chờ.
Lở dạng ác vàng lòng có Hán.
Liếc coi tuyệt bạc mắt không Hồ.
Chong sương mêt cán cõi ngay thẳng,
Trái gió năm canh dạ phất phơ.
Với hởi xanh xanh kia biết chẳng.
Ngày nào vẽ dặng nước nhà xưa ?

Lòng Cụ lúc nào cũng bâng khuâng nhớ đến nước cũ nhà Minh ; Cụ tự thú rằng Cụ đem thau-thổ sang ở Việt-Nam, bao giờ cũng chỉ là nương náu để chờ đợi một ngày :

Nước nhà xưa có phu chí ai,
Cây vôi bao nhiêu kè cõi ngời.
Găng sức đốt non khoan nát tường,
Trót lòng nâng vạc mới rồng trai.
Nắng strong chưa đợi trời chung một,
Sông nái dừng cho đất rẽ hai.
Giáp viện Võ Thang ra sác đánh,
Người coi đê tiếng nhắc lâu dài.

Theo nhà văn Nam-Xuân-Thọ, Trịnh-Hoài-Đức, đã sưu-tập được Bộ « Minh Bột di ngư » (con cá cồn sót của bồ Bột nhà Minh) cả nhóm Chiêu-Anh Các, do Mạc-Thiên-Tử làm nguyên-soái — Bột hải là bồ bao của phía Đông tỉnh Hà-Bắc ở Trung-Quốc và cũng là tên quận xưa của tỉnh Hà-Bắc, giáp với quận Thanh-Hà.

Mạc-Thiên-Tử chọn 18 văn-nhân xuất sắc nhất, gọi là « Thập bát anh » để cùng nhau xướng-họa văn chương và luận-dàm thao lược. Chiêu-Anh Các vừa là một văn miếu thờ Đức Khổng-Tử, vừa là một thi-dàn, vừa là nơi hõi-tưởng.

Sau khi sưu-làm được bộ « Minh Bột di ngư », Trịnh bèn đứng lo việc săn lùng để lưu-truyền hậu thế. Thi-tập này có 320 chương, vịnh 10 cảnh danh tiếng của Hà-Tiên, gọi là « Hà-Tiên thập vịnh », như Kim-Dự lan đảo, Bình-son



Cây Nhue-ý cửa Cụ Trịnh
Đây là một bản vật-ky-niệm giá của Vua Giả-Khánh bên Tùy
ngữ lứ cho Cụ Trịnh-Hoài-Đức lúc di sứ Tầu



Sự sống cây Nhue-ý ngày có khác-mỗi hóng chờ Hán
- Giả-Khánh bài niêm, Thủ, Hoàng-Huê-Yen, ngữ tú
Việt-Nam, Quốc-Chánh Sứ TRINH-HOÀI-ĐỨC »



Bên hữu :

Mộ An-toàn-hầu Trịnh-Hoài-Đức,
tác-giả «Gia-dịnh-thành thông-chí»

Bên tả :

Mộ Trịnh Phu-Nhân
(Ảnh của ông Nguyễn-văn-Kiết,
giáo-sư trường Đại-học Văn-khoa)



Được Chính-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa [litter vào hàng] Cố-Tích

điệp túy, Tiêu-tụ thần chung, Giang-thành dạ cõ, Thạch-động thâu vân, Châu-Nham lạc lõi, Đồng-hồ ẩn nguyệt, Nam-Phố trùng ả, Lộc-trĩ thôn cư, Lư-Khê nhàn điếu.

Ngoài ra, noi gường « Chiêu-Anh Các » của Mạc-Thiên-Tích, Trịnh-Hoài-Đức cùng với Ngô-Nhân-Tịnh và Lê-Quang-Định đứng ra chủ trương « Bình-Dương thi-xã », cũng có tên là nhóm « Sơn Hội » — Các hội-viên đều có chữ « Sơn », như Chí-sơn Trịnh-Hoài-Đức, Nhữ-Sơn Ngô-Nhân-Tịnh, Hồi-Sơn Hoàng-Ngọc-Uân, Kỳ-sơn Diệp-Minh-Phụng, v.v.... Đây là những người Minh-Hương còn nhớ đến gốc-tích của mình.

Hiện nay tại thị-trấn Chợ-Lớn, còn có hai ngôi chùa Minh-Hương : một ngôi ở đường Đồng-Khánh, số 246, thuộc nhóm « Minh-Hương Gia Thạnh », một ngôi ở đường Hùng-Vương số 64, thuộc nhóm « Minh-Hương Phúc An » thờ Quan-Vân-Trường.

Đình Minh-Hương Gia Thạnh lập từ năm Mậu-ngọ 1738, 1798, hoặc 1858 chưa rõ năm nào. Theo lời ông Khả-Vạn-Lượng và ông Quách-Văn-Dinh cho chúng tôi biết thì đền ấy đã có trên 200 năm như vậy thì 1738 có lẽ đúng.

Theo một cõi-lệ, tại đền Minh-Hương, khi nào có lễ lược gì, người Minh-Hương chỉ được phép đánh 2 hồi chiêng trống và 2 dùi mà thôi, vì phải cúng lại một hồi chiêng trống và một dùi cho Chính-Phủ để tỏ lòng biết ơn đất nước đã dung-dưỡng họ từ lâu.



III. — THÂN-THẾ VÀ SỰ-NGHỆP NGÔ-NHÂN-TỊNH (? — 1818) (*)

Hồi năm Bính-tý (1936), có tin phá ngói mả một vị đại-thần triều vua Gia-Long tại phần đất thuộc làng Chí-Hòa để làm nhà ga mới tức là ga «Sai-Gòn Hàng-hóa», tại đường Nguyễn Thông bây giờ.

Trước mộ có dựng tấm bia đá chữ nho, hàng chữ giữa như vầy:

(*) Thuỷ-tinh của ông Nguyễn Triệu.



Bên hữu :

Mộ An-toàn-hầu Trịnh-Hoài-Đức,
tác-giả «Gia-dịnh-thành thông-chí»

Bên tả :

Mộ Trịnh Phu-Nhân
(Ảnh của ông Nguyễn-vân-Kiết,
giáo-sư trường Đại-học Văn-khoa)



Được Chánh-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa liệt vào hạng Cố-Tích

diệp túy, Tiêu-tụ thằn chung, Giang-thanh đà cồ, Thạch-động thấu vân, Châu-Nham lạc lở, Đồng-hồ án nguyệt, Nam-Phố trùng ba, Lộc-trí thôn cư, Lư-Khê nhàn điểu.

Ngoài ra, noi guong « Chiêu-Anh-Các » của Mạc-Thiên-Tích, Trịnh-Hoài-Đức cùng với Ngô-Nhân-Tịnh và Lê-Quang-Định đứng ra chủ trương « Bình-Dương thi-xã », cũng có tên là nhóm « Sơn Hội » — Các hội-viên đều có chữ « Sơn », như Chi-sơn Trịnh-Hoài-Đức, Nhữ-Sơn Ngô-Nhân-Tịnh, Hồi-Sơn Hoàng-Ngọc-Uẩn, Kỳ-sơn Diệp-Minh-Phụng, v.v...Đây là những người Minh-Hương còn nhớ đến gốc-tích của mình.

Hiện nay tại thị-trấn Chợ-Lớn, còn có hai ngôi chùa Minh-Hương : một ngôi ở đường Đồng-Khánh, số 246, thuộc nhóm « Minh-Hương Gia Thành », một ngôi ở đường Hùng-Vương số 64, thuộc nhóm « Minh-Hương Phúc An » thờ Quan-Văn-Trường.

Đền Minh-Hương Gia Thành lập từ năm Mậu-ngo 1738, 1798, hoặc 1858 chưa rõ năm nào. Theo lời ông Khả-Van-Lượng và ông Quách-Văn-Dinh cho chúng tôi biết thì đền ấy đã có trên 200 năm như vậy thì 1738 có lẽ đúng.

Theo một cõi-lệ, tại đền Minh-Hương, khi nào có lễ lược gì, người Minh-Hương chỉ được phép đánh 2 hồi chiêng trống và 2 dùi mà thôi, vì phải cúng lại một hồi chiêng trống và một dùi cho Chính-Phủ để tỏ lòng biết ơn đất nước đã dung-dưỡng họ từ lâu.



III. — THÂN-THẾ VÀ SỰ-NGHỆP NGÔ-NHÂN-TỊNH (? — 1818) (*)

Hồi năm Bính-tý (1936), có tin phá ngói mả một vị đại-thần triều vua Gia-Long tại phần đất thuộc làng Chi-Hòa để làm nhà ga mới tức là ga « Saigon Hàng-hóa », tại đường Nguyễn Thông bây giờ.

Trước mộ có dựng tấm bia đá chữ nho, hàng chữ ghi như vầy:

(*) Thuỷ-tinh của ông Nguyễn Triệu.

« Khâm-sai Công-bộ Thượng-thư, Hiệp-hành Gia-định-thành Tòng-trấn, thuy Túc-gian, Ngô-hầu chi mộ».

Phía dưới tay mặt, có con dấu hình thuẫn: « Xuân-dài thọ vúc ».

Phía dưới tay trái, có hai con dấu hình vuông « Phước toàn, Lộc cõ ».

Hôm ấy là ngày 1-10-1936, có mặt mấy Hội-viên Đông-dương học-hội là Malleret và Daudin, ông Khá-Vạn-Lân hội-trưởng Minh-hương Gia-thạnh ở Chợ-lớn và ông Anh là cháu cụ Ngô.

Hai chục người đào mẩy giờ đồng hồ mới khai lén được. Áo quan còn kiên cố lắm, phải hơn một giờ mới mở được ván thiền.

Mở áo quan ra được rồi thấy có tấm triệu trải lên quan cữu, bằng nhiều điều, còn mới ràng ràng dầu rằng tấm triệu năm yên nơi đó trên một 100 năm. Chữ trên tấm triệu còn y nguyên như vậy:

«**Hoàng-Việt Tân-trị công-thần, đặc tần Kim-tử Đại-phu, Chánh-trị Vinh-lộ** **thượng-khanh, Khâm-sai Công-bộ Thượng-thư, hiệp hành Gia-định-thành Tòng-trấn-sy, Tịnh-viễn-hầu, thuy Túc-gian Ngô phủ-quân chi-cữu. Hiếu-tôn Ngô-té-thé, Ngô-nhân-Thọ».**

Nghĩa mấy hàng chữ thêu trên tấm triệu là:

«Linh-cữu của Ngô phủ-quân (ông quan họ Ngô) là một vị công-thần giúp **Hoàng-Việt** (Việt-Nam), được phong tới chức Kim-tử Đại-phu Chánh-trị Vinh-lộ Thượng-khanh, Khâm-sai Công-bộ Thượng-thư Hiệp-tòng-trấn thành Gia-định, trước Tịnh-viễn-hầu, thuy Túc-gian.

Bấy giờ mới rõ đó là Ngô-nhân-Tịnh, miền Nam đọc Ngô-Nhơn-Tịnh, một công-thần nhà Nguyễn.

Ngô vốn là dòng-dõi người Quảng-Đông. Xưa kia về cuối đời nhà Minh, tiên-tồ Ngô chẳng chịu thản phục nhà Thanh bèn sang bên ta, đầu phục chúa Nguyễn. Những di-dân nhà Minh ấy ở thành xã trong Nam kêu là Minh-hương.

Ngô, tự là Nhữ-Son, (1) cũng là một trong các cao-de của Võ-Trường-

(1) Cuối thế-kỷ thứ XVIII, các văn-nhân tại đất Gia-định có họp lại lập thành «**Gia-Định thi-xã**», cũng có sách chép là «**Bình-dương thi-xã**», đặt tên là «**Son Hồi**», nên các hội-viên có tên hiệu để chửi «**Son**» sau cùng, vì

Toản tiên-sinh. Tài học hơn người, Ngô đã cùng các bạn đồng-môn là Trịnh-Hoài-Đức và Lê-Quang-Định xướng-hoa, nên mới có tập «**Gia-định tam-gia thi**» là tác-phẩm có tiếng trong thế-kỷ XVIII.

Năm Mậu-ngo (1798), Nguyễn-Văn-Thành và Đặng-Trần-Thường đề nghị phái sứ sang Tàu và dâng biểu tiến cử Ngô Lĩnh cái trọng-trách đó. Mùa hạ nám ấy, Ngô được phong làm Bình-bộ Hữu-tham-tri, mang quốc-thư sang Tàu cốt đẽ dò thăm tin tức vua Lê (Chiêu-thống). Ngô đáp thuyền buồm sang đến Quảng-đông nghe tin vua Lê đã băng thi trờ về liền.

Năm Canh-thân (1800), Ngô lại theo chúa Nguyễn ra círu thành Qui-nhơn. Đến năm Nhâm-tuất (Gia-long nguyên niên, 1802), Ngô được cử làm Giáp Phó-Sứ, cùng với Chánh-sứ là Trịnh-Hoài-Đức và Ất Phó-sứ là Huỳnh-Ngọc-Uần đem các phầm-vật cùng ẩn-tín của nhà Thanh đã phong cho Tây-sơn trước sang nạp lại cho Thanh-triều.

Khi hai chiếc chiến thuyền «Bạch-Yến» và «Huyền-lạc» từ círu Thuận-An (Huế) ra đi, đến giữa biển thì bị bão nén mãi đến tháng 7 mới tới Hồ-môn-quan.

Viên Tòng-đốc Lưỡng-Quảng dâng sớ tâu, vua Thanh liền dạy cho Nam-sứ theo đường Quảng-tây mà tấn kinh. Vừa tới Quảng-tây thì gặp ngay Lê-Quang-Định, Lê-Chánh-Lộ và Nguyễn Gia-Kiết phụng chỉ sang cầu phong. Cả hai bọn đều phải ở mãi tại Quế-tỉnh (Quảng-tây) đẽ chờ mệnh lệnh vua Thanh.

Đến tháng 4 năm sau (Qui-hợi, 1803), thuyền sứ mới từ Quảng-tây đi tới Hán-khẩu (Hồ-bắc). Sứ-bộ lại phải noi theo Vạn-lý trường thành mà đi, mãi đến tháng 8 mới tới Nghiệt-hà vào chầu vua Gia-khánh (Thanh Nhâm-tôn). Vua Thanh phong cho vua Gia-long làm Việt-Nam quốc-vương. Sứ về đến nước nhà thì đã sang xuân Giáp-tý (1804).

Ngô-Nhân-Tịnh vẫn ở chỗ cũ. Mãi đến năm Gia-long thứ 6 (1807), Ngô mới được sung làm Chánh-sứ cùng với Phó-sứ Trần-công-Đàn đem ẩn sác đến thành La-bích (?) phong cho Nặc-ông-Chân làm Chân-lạp Quốc-vương:

vậy Cụ Trịnh-Hoài-Đức hiệu là Chỉ-Son, Cụ Ngô-Nhơn-Tịnh là Nhữ-Son, Cụ Huỳnh Ngọc-Uần là Hồi-sơn, v.v.. phần đông là cao-đồ của cụ Võ-Trường-Toản. Thi-xã có truyền lại tập «**Gia-Định tam-gia thi**», nhưng tiếc thay đến ngày nay bị thất-lạc không tìm đâu có !

Năm Gia-Long thứ 10 (Tân-vi, 1811), Ngô được làm Nghệ-an Hiệp-trấn. Vì thấy dân đinh thảm khốc, Ngô dâng sớ xin lai kinh bệ-kiến đề tò bày cho vua nghe. Vua cho về. Những việc thuế má do Ngô tâu xin cải cách đều được được nghe theo. Ngô cùng đốc-học Nghệ-an là Bùi-dương-Lịch có soạn quyền « Nghệ-An phong thò ký ».

Năm Nhâm-thân (1812, Gia-Long thứ 11), Ngô được thăng Công-bộ Thượng thư lĩnh chức Hiệp-trấn thành Gia-định cùng Hộ-bộ Tham-tri Lê-viết-Nghĩa phụng mạng đi kiểm soát tiền lương và án văn các dinh.

Tới năm Gia-Long thứ 12 (1813), Ngô cùng Tông-trấn Lê-Văn-Duyệt đem quân đưa Chân-lạp quốc-vương về nước. Rồi hội-đồng cùng Xiêm-la đề bàn việc Chân-lạp. Đến khi Ngô về, có người gièm-phạ vu khống rằng Ngô ăn của lót. Tuy không có bằng cớ gì song Lê-Văn-Duyệt cũng cứ thế tâu về Triều. Vua Gia-Long hình như cũng không bằng lòng.

Ngô-Nhân-Tịnh cũng không còn biết làm sao mà minh oan cho mình được, chỉ ngày đêm uất-ức trong lòng và thường tự thán : « Trách người thêu dệt, khiến minh phải oan, chỉ vì ta không quen luôn cùi nên bị người đời vẽ rắn thêm chán vậy...! »

Đến mùa xuân năm Quý-dậu (1813), Ngô-Nhữ-Sơn thọ bệnh rời từ trấn, táng tại xã Chí-hòa (Gia-định).

Trịnh-Hoài-Đức nhiều lần tâu vua xin cho truy tặng, song không được.

Mãi đến năm Tỵ-đức thứ 5 (Nhâm-Tý, 1852) mới được có phu coi mộ và được liệt tú vào miếu Trung-hưng công-thần.



IV. – THÂN-THẾ VÀ SỰ-NGHIỆP LÊ-QUANG-ĐỊNH (1759-1813) (*)

VÀO thế-kỷ XVII, ở Gia-Định có ba thi-gia nổi tiếng, có công trong văn-học và sú-học lại là công-thần khi nhà Nguyễn trung-hưng. Ấy là Nhữ-Sơn Ngô-Nhân-Tịnh, Cán-trai Trịnh-hoài-Đức và Tán-Trai Lê-Quang-Định.

Lê-Quang-Định, tự là Tri-chì, hiệu là Tán-trai, người huyện Phú-vinh, tỉnh Thủ-a-thiên.

(*) Thuyết-trình của ông Nguyễn Triệu.

Cha tên là Sách, làm quan Thủ-ngự tại Đà-bồng-nguyên, mất tại chức. Khi còn nhỏ, mồ côi cha, vì nhà nghèo lâm, Lê-Quang-Định phải cùng với anh, tên là Hiển, vào làm ăn trong đất Gia-dịnh.

Lớn lên, Lê có tư-chất thông-minh và lại ham học. Có một ông thầy thuốc là Hoàng-đức-Thành đem lòng thương yêu, gọi gả con gái cho.

Từ đó Lê lại càng siêng-năng chăm chỉ học hành. Sau kết bạn với Trịnh-Hoài-Đức và Ngô-Nhân-Tịnh, lập ra hội làm thơ văn gọi là « Bình-dương thi-xã ». Các nhà văn-học đương thời hưỡng ứng, nhập vào thi-xã ấy rất nhiều.

Sau khi khắc phục được thành Gia-dịnh năm Mậu-thân (1788), chúa Nguyễn cho mở khoa thi đề kén nhân-tài, thì Lê-Quang-Định và Trịnh-Hoài-Đức cùng đỗ một khoa, đều được cử làm chức Hàn-lâm-viện chế-cáo. Sau Lê lên làm Bình-bộ Hữu-tham-tri.

Năm Canh-nhân (1802), Lê cùng Nguyễn-Văn-Nhân tức ông Lớn Sen Sa-dec, phò ĐÔNG-cung Cảnh ở lại giữ thành Gia-dịnh.

Năm Nhâm-tuất (1800, Gia-long nguyên-niên), Lê được thăng Bình-bộ Thượng-thư và đến mùa đông, sung làm Chánh-sứ cùng với hai Giáp Ất Phố-sứ Lê-chánh-Lộ và Nguyễn-gia-Cát phụng-mạng sang sứ bên nhà Thanh để cầu phong. Hôm vào bệ kiến vua Tàu, Lê tâu với vua Thanh Gia-Khánh rằng : « Triều Nguyễn có cả đất An-nam với đất Việt-thường thật khác hẳn Trần, Lê trước. Vậy xin đổi quốc-hiệu An-nam cũ mà gọi là Nam-Việt ».

Vua nhà Thanh bèn sai Án-sát Quảng-tây là Tế-bố-Sum sang phong và đổi lại là Việt-Nam.

Quốc-hiệu « Việt-Nam » có từ đấy.

Khi di sứ về, Lê lại vẫn giữ bộ-vụ như trước.

Đến năm Bính-dần (1806), niên-hiệu Gia-Long thứ 5, Lê phụng-mạng soạn bộ « Nhất-thống dư địa-chí », Lê kê-cứu các đồ-tịch trong nước, nhất lượm tài-liệu, chép thành mười quyển : Nam tới Hà-tiên, Bắc đến Lạng-sơn, từ phong-tục, thô-sản cho đến các sông núi, đường sá, nhất ghi chép kỹ càng. Khi xong, dâng lên, vua Gia-Long cho là tưởng tận lâm và ban khen.

Đến năm Kỷ-ty (1809), niên-hiệu Gia-Long thứ 8, Lê đổi sang Hộ-bộ Thượng-thư kiêm coi việc Khâm-thiên-giám. Sang đến năm Canh-ngọ (1810), Lê phụng mạng lập sở diền mà chia ruộng làm 5 hạng.

Năm Quý-dậu (1813), niên-hiệu Gia-Long thứ 12, Lê thọ bệnh, nghỉ ở nhà. Vua sai ông Hoàng-Kiến-An thân đến tận nhà hỏi thăm, lại sai trung-sứ đem nhân-sâm và quế ban cho. Song không bao lâu thì Lê mất, thọ 54 tuổi.

Vua Gia-Long lấy làm thương tiếc vô cùng. Hôm đưa đám có cả chiến-thuyền đi hộ-tống.

Năm Nhâm-tý (1825, Tự-đức thứ 5), Lê được liệt vào Trung-hưng công-thần miếu.

Hồi di Tàu, đến đâu Lê cũng ngâm thơ, vẽ phong cảnh đến đấy. Người Tàu đã phải khen ngợi.

Trịnh-Hoài-Đức đứng sưu-tập tất cả những văn-thơ của mình cùng của Lê-Quang-Định và của Ngô-nhân-Tịnh, hợp thành một bộ, đem in, gọi là « Gia-dịnh tam gia-thi ». Song tiếc thay, nay đã tìm khắp mà không đâu thấy thi-tập ấy !



V.— GỐC TÍCH NGƯỜI MINH-HƯƠNG (*)

TRÊN kia, chúng ta có nói rằng Trịnh-Hoài-Đức, Ngô-Nhân-Tịnh và Lê-Quang-Định, đều là người Minh-hương. Vậy Minh-hương là gì ?

Lật quyển « Gia-dịnh thành thông chí » (quyển 3, trang 4, 5, 6, 7) của Trịnh-Hoài-Đức, chúng ta được biết rằng :

Năm Kỷ-vi (1679) đời Chúa Hiền Nguyễn-Phúc-Tần (Thái-tôn Hiếu-triết Hoàng-dế) năm thứ 31, mùa hạ tháng 5, quan Tòng-binh trấn thủ các địa-phương thủy lục ở Long-môn, thuộc tỉnh Quảng-dông, đời Đại-Minh, là Dương-ngạn-Địch và Phó-tướng là Hoàng-Tấn ; quan Tòng-binh trấn thủ các địa-phương Cao, Lôi, Liêm là Trần-thắng-Tài tức Trần-thượng-Xuyên và Phó-tướng là Trần-an-Bình, đem cả binh-biên và gia-quyền trên 3.000 người và chiến-thuyền hơn 50 chiếc đầu nhập 2 hải-cảng Tụ-dung (Tư-Hiền) và Đà-năng (Trung-Việt).

Khi ấy có tấu thơ bảo-cáo rằng : « có bọn cô thàn (người tội đào vong) ở nước Đại-Thanh, thế giữ hết lòng trung kiên với nước, nay thế cùng

(*) Thuyết-trình của ông Tân-Việt-Điều.



Biển « Thiện Tục Khả Phong » của Vua Tự-Đức
ban cho Làng Minh-Hương Gia-Thạnh



Đôi liễn của Cụ Thượng Trịnh-Hoài-Đức cúng
cho Làng Minh-Hương Gia-Thạnh
(Chính bút-tự của Cụ)

Năm Quý-dậu (1813), niên-hiệu Gia-Long thứ 12, Lê-thợ bệnh, nghỉ ở nhà. Vua sai ông Hoàng-Kiến-An thân đến tận nhà hỏi thăm, lại sai trung-sứ đem nhân-sâm và que ban cho. Song không bao lâu thì Lê mất, thọ 54 tuổi.

Vua Gia-Long lấy làm thương tiếc và cùng. Hộm đưa đám có cả chiến-thuyền di-ho-tống.

Năm Nhâm-tý (1825, Tự-đức thứ 5), Lê được liệt vào Trung-hưng công-thần miếu.

Hồi di Tàu, đến đâu Lê cũng ngâm thơ, vẽ phong cảnh dồn-dẩy. Người Tàu đã phải khen ngợi.

Trịnh-Hoài-Đức đóng sưu-tập tất cả những văn-thơ của mình cùng của Lê-Quang-Đinh và của Ngô-Nhân-Tịnh, hợp thành một bộ, đem in, gọi là « Gia-dịnh tam gia-thi ». Song tiếc thay, nay đã tìm khắp mà không đâu thấy thi-tập ấy !



V.— GỐC TÍCH NGƯỜI MINH-HƯƠNG (*)

TRÊN kia, chúng ta có nói rằng Trịnh-Hoài-Đức, Ngô-Nhân-Tịnh và Lê-Quang-Đinh, đều là người Minh-hương. Vậy Minh-hương là gì ?

Lật quyển « Gia-dịnh thành thông chí » (quyển 3, trang 4, 5, 6, 7) của Trịnh-Hoài-Đức, chúng ta được biết rằng :

Năm Kỷ-vi (1679) đời Chúa Hiền Nguyễn-Phúc-Tân (Thái-tôn Hiếu-triết Hoàng-đế) năm thứ 31, mùa hạ tháng 5, quan Tổng-binhh uấn thủ các địa-phương thủy-lực ở Long-môn, thuộc tỉnh Quảng-dông, đời Đại-Minh, là Dương-ngạn-Địch và Phó-tướng là Hoàng-Tân ; quan Tổng-binhh uấn thủ các địa-phương Cao, Lôi, Liêm là Trần-thắng-Tài tức Trần-thượng-Xuyên và Phó-tướng là Trần-an-Binh, đem cả binh-biên và già-quyền trên 3.000 người và chiến-thuyền hơn 50 chiếc đầu nhập 2 hải-cảng Tự-dung (Tư-Hiền) và Đà-năng (Trung-Việt).

Khi ấy có tấu-tho bão-cáo rằng : « có bọn cô-thần (người tội đào vong) ở nước Đại-Thanh, thế giũ hết lòng trung-kien với nước, nay thế cùng

(*) Thuyết-trình của ông Tân-Việt-Điều.



Biên • Thiện Tục Khả Phong » của Vua Tự-Đức
ban cho Làng Minh-Hương Gia-Thạnh



Đối-liên của Cụ Thượng Trịnh-Hoài-Đức cúng
cho Làng Minh-Hương Gia-Thạnh
(Chính bút-tự của Cụ)

lực tần mà ngôi vua nhà Minh đã hết, số bọn ấy không chịu tham phục Đại-Thanh, nên qua qui phục nước ta, xin làm thần-bộc.

Gặp dịp ở Bắc-Hà hay phiến-dộng, mà quan binh nợ từ xa chạy đến, chưa rõ thật dối thế nào, huống chi chúng họ y-phục khác, tiếng nói khác, khó bẽ tin dụng dịch sứ. Nhưng nay họ bị thế cùng bức, chạy qua đầu nhập, tỏ bày trung tiết, thì ta vì nghĩa không nên cự tuyệt. Và lại ở địa-phương Giản-phố (biệt-danh đất Gia-dịnh khi xưa), đất ruộng phi nhiêu đến 1.000 dặm, Triều-dinh chưa kinh-lý đến, nay nên lấy sức lực của chúng, ủy giao đất ấy cho chúng ở và khai-khàn, ấy là làm một việc mà có 3 điều lợi vậy. »

Vua bèn khiếu khao dải và khuyển-tưởng, lại chuẩn-y cho họ dời nguyên chức hàm, thợ phong quan tước, khiếu họ vô Nông-Nai (tức Đồng-Nai) cư-trú khai thác đất ruộng và lo tròn nghĩa-vụ. Chúa Hiền lại hạ dụ cho vua Chân-Lạp biết, đề khôi biệt-thị là người ngoại-quốc.

Bọn họ Dương họ Trần hết lòng tạ ơn, rồi phụng chỉ tiến hành. Tướng Long-môn là bọn họ Dương đem binh-biển và ghe thuyền chạy đến cửa biển Xoi-Rap và Đại Tiêu-hải-môn (thuộc trấn Đinh-tưởng), rồi dồn trú ở xú Mỹ-tho. Tướng ba châu Cao, Lôi, Liêm là bọn họ Trần đem binh biển và ghe thuyền chạy đến cửa biển Cần-Giờ, rồi dồn trú ở xú Đồng-Nai, địa-phương Bằng-lăng (Bến Go) gần lỵ sở trấn Biên-hòa ngày nay), mở đất đai, lập chợ phố, buôn-bán giao thông với người Tàu và người Tây-dương, Nhật-bản, Bồ-bà, thuyền buôn tụ tập, hoa-phong Trung-quốc rực-rỡ ở nơi Giản-phố.

Tháng 6 mùa hạ năm Mậu-thìn thứ 2 (1688) dời Chúa Ngãi Nguyễn-Phúc-Trân (Anh-tôn Hiếu-nghĩa Hoàng-đế), Phó-tướng Long-môn là Hoàng-Tấn sinh lòng kiêu hánh, phản binh đánh giết Dương-ngạn-Bích, dời binh đóng ở xú Rạch-Nan (thuộc trấn Đinh-tưởng), cứ hiềm đóng thuyền đúc đại bác, ngăn tuyệt người đến buôn bán, cướp bóc dân Chân-Lạp.

Vua Chân-Lạp là Nặc-ông-Thu đáp lũy dắt ở 3 xú : Ba-Cầu-Nam, Nam-vang và Gò-Bích (La-Bich Lovek). Lại & sông Cầu-Nam (gần Prei Veng, địa phận Cao-Mén) kết bè nồi xâu thiết tòe, dึง ngang cửa sông để chống giữ Phó-vương Nặc-Nòn ... cứ Sài-Côn đem sự tình tâu báo.

Tháng 10 năm ấy, Chúa Ngãi khiếu Phó-tướng ở Thái-khương-dinh là Mai-Vạn-Long, tức Vạn-Long-Hầu làm Thống-suất, Thắng-Long-Hầu và



Ba đôi liên trên là ba đôi liên thờ

Thần Lầu bên hướng

tây thờ hai Cụ :

Trịnh-Hoài-Đức
Ngô-Nhơn-Tịnh

Thần Lầu chính
thờ Thần

LONG
PHI

(Vị Hoàng-Đế chót Triều
Nhà Minh)

Thần Lầu bên hướng
đông thờ hai Cụ :

Trần-Thắng-Tài
Nguyễn-Phuoc-Lễ

TƯỜNG
LÂN

(Ba tấm biển LONG-PHI, TƯỜNG-LÂN, THOẠI-PHUNG của Cụ Trịnh-Hoài-Đức di sứ sang Tàu mướn người viết dem về cúng cho Làng Minh-Hương Gia-Thanh)



Ba đôi lầu trên là ba đôi lầu thò

Thần Lầu bên hướng
tay thò hai Cụ:
Trịnh-Hoài-Đức
Ngô-Nhơn-Tịnh

Thần Lầu chính
thò Thần

LONG
PHI

(Vị Hoàng-Đế chót Triều
Nhà Minh)

Thần Lầu bên hướng
đông thò hai Cụ :
Trần-Thắng-Tài
Nguyễn-Phúc-Lễ

TƯỜNG
LÂN

(Ba tấm biển LONG-PHI, TƯỜNG-LÂN, THOẠI-PHỤNG của Cụ Trịnh-Hoài-Đức di sứ sang Tàu mướn người viết đem về cúng cho Làng Minh-Hương Gia-Thanh)

lực tàn mà ngôi vua nhà Minh đã hết, số bọn ấy không chịu thần phục Đại-Thanh, nên qua qui phục nước ta, xin làm thần-bộc.

Gặp dịp ở Bắc-Nâ hay phiến-động, mà quan binh nọ từ xa chạy đến, chưa rõ thật đối thế nào, huống chi chúng họ y-phục khác, tiếng nói khác, khó bắc tin dụng địch sứ. Nhưng nay họ bị thế cùng bức, chạy qua đầu nhập, tỏ bày trung tiết, thì ta vì nghĩa không nên cự tuyệt. Và lại ở địa-phương Giản-phố (biệt-danh đất Gia-dịnh khi xưa), đất ruộng phi nhiêu đến 1.000 dặm, Triều-đinh chưa kinh-lý đến, nay nên lấy sức lực của chúng, ủy giao đất ấy cho chúng ở và khai-khawn, ấy là làm một việc mà có 3 điều lợi vậy. »

Vua bèn khiến khao dải và khuyến-tưởng, lại chuẩn-y cho họ đổi nguyên chức hàn-mộ, thợ phong quan-trước, khiến họ về Nông-Nại (tức Đồng-Nai) cư-trú khai thác đất ruộng và lo tròn nghĩa-vụ. Chúa Hiền lại hạ dụ cho vua Chân-Lạp biết, đề khôi-biệt-thi là người ngoại-quốc.

Bọn họ Dương họ Trần hết lòng tạ ơn, rồi phụng chỉ tiến hành. Tướng Long-môn là bọn họ Dương đem binh-biên và ghe thuyền chạy đến cửa biển Xoi-Rẹp và Đại Tiêu hải-môn (thuộc trấn Định-tường), rồi đồn trú ở xứ Mỹ-tho. Tướng ba châu Cao, Lôi, Liêm là bọn họ Trần đem binh-biên và ghe thuyền chạy đến cửa biển Cần-Giờ, rồi đồn trú ở xứ Đồng-Nai, địa-phương Bằng-lăng (Bến Co) gần lỵ sở trấn Biên-hòa ngày nay), mở đất dai, lập chợ phố, buôn-bán giao thông với người Tàu và người Tây-dương, Nhật-bản, Bồ-bà, thuyền buôn tụ tập, hoa-phong Trung-quốc rực-rỡ ở nơi Giản-phố.

Tháng 6 mùa hạ năm Mậu-thìn thứ 2 (1688) đời Chúa Ngãi Nguyễn-Phúc-Trân (Anh-tôn Hiếu-nghĩa Hoàng-đế), Phó-tướng Long-môn là Hoàng-Tấn sinh lòng kiêu-hanh, phản binh đánh giết Dương-ngạn-Địch, đổi binh đóng ở xứ Rạch-Nan (thuộc trấn Định-tường), cứ hiem đóng thuyền đúc đại bắc, ngăn tuyệt người đến buôn bán, cướp bóc dân Chân-Lạp.

Vua Chân-Lạp là Nặc-ông-Thu đáp lũy đất ở 3 xứ : Ba-Cầu-Nam, Nam-vang và Gò-Bích (La-Bich Lovek). Lại ở sông Cầu-Nam (gần Prei Veng, địa phận Cao-Mèn) kết bè nồi xâu thiết tòe, dắt ngang cửa sông để chống giữ Phó-vương Nặc-Nôn và cù Sái-Côn đem sự tình tâu báo.

Tháng 10 năm ấy, Chúa Ngãi khiến Phó-tướng ở Thái-khuong-dinh là Mai-Vạn-Long, tức Vạn-Long-Hầu làm Thống-suất, Thắng-Long-Hầu và

Nguyễn-Tân-Lễ, tức Tân-lẽ-Hầu làm Tả-hữu vệ-trận, Vị-xuyên-Hầu làm Tham-mưu, đến chinh tiếu và giao cho kẽ sách mờ mang biên cương. Quan quân kéo đến Rạch-Gầm (thuộc thôn Kim-son, huyện Kiến-dăng, trấn Định-tường) rao nói là đến đánh Nặc-Thu, khiến Hoàng-Tần làm tiên-phong, dụ đến hội hiệp ở giữa sông, vừa có phục binh vây bắt, phá cả dồn sách. Hoàng-Tần bỏ chạy rồi bị tử nạn.

Quan quân bèn phủ dụ binh biền Long-Môn và tha cho người bị hiếp tòng, rồi thừa thế ấy tấn công Nặc-Thu, giao uỷ cho tướng Cao-Lôi-Liem là Thắng-Tài-Hầu kiêm quản tướng-sĩ Long-Môn làm tiên-phong, bắt chước theo việc cũ của Tấn-vương-Tuấn đốt dứt dây thiết tòa ngăn sông, tới lấy 3 lũy Cầu-Nam, Nam-vang và Gò-bích. Nặc-Thu lui về đóng binh ở Long-Úc, tức Vũng-Long, Vương-Luông, Oudong) mưu khiến Chiêm-Luật làm nử-sú xin đầu hàng, yêu cầu thối binh, sẽ trang biện phầm nghi cống hiến, để cho Nặc-Thu mưu kế từ-dồ, kêu mộ viện binh chống giű.

Vạn-long-Hầu làm tin theo rút quân về đóng ở Bến-Nghé (tức chợ điêu-khiền ngày nay). Cách 1 năm Nặc-Thu không hề cống hiến, vừa có dịch chứng, quân sĩ nhiều người bị bệnh chết. Các tướng hiệu liên danh làm tờ tâu lên đàn hạch Vạn-long-Hầu đóng binh dần dà không tiến, nên lỡ mất quân cơ.

Mùa đông năm Kỷ-ty thứ 3 (1689), Chúa Ngãi hạ lệnh cho Cai-cơ Hào-Lương-Hầu con Nguyễn-hữu-Dật làm Thống-suất, Hào-tín-Hầu làm Tham-mưu, Cai-dội Thắng-Sơn-Hầu làm tiên-phong, tuyển lựa tinh binh Phú-Yên, Thái-Khuong và Bình-Thuận tiến thảo Chân-Lạp và bắt trói bọn Vạn-long-Hầu giải về kinh-sư. Sau kiến-nghị miễn chức Vạn-long-Hầu xuống làm thú-nhân, giáng chức Vị-xuyên-Hầu làm thuộc lại tướng thần.

Mùa xuân tháng ba năm Canh-ngọ thứ 4 (1690), Hào-lương-Hầu đánh Chân-Lạp đặc thắng, bắt Nặc-Thu về Sài-Côn rồi nghỉ binh. Chân-Lạp được bình-dịnh. Sau Nặc-Thu bị bệnh chết, Nặc-Nòn cũng mang mệt, dịch-phái giòng Vua không người kế-vị, việc ấy đe tấu lên, vua bèn phong cho Nặc-Nòn là Nặc-Yêm làm vua khiến ở thành Gò-Bích.

Mùa Xuân năm Mậu-dần thứ 8 (1698) đời Chúa Minh Nguyễn-Phúc-Chu (Hiền-tôn Hiếu-Minh Hoàng-đế) hạ lệnh cho Thống-suất Chưởng-co Lễ-thành-Hầu Nguyễn-Hữu-Kính, tức Nguyễn-hữu-Cảnh, kinh lược Cao-Miên lấy đất Nông-Nại đặt làm Phủ Gia-Định; lập xứ Đồng-Nai làm huyện Phước-Long, dựng dinh Trấn-Biên lập xứ Sài-Côn làm huyện Tân-Bình, dựng dinh Phiên-Trấn. Mỗi dinh đặt chức Lưu-Thủ, Cai-bộ và Ký-lục để trấn-thủ. Nha thuộc



Hai đôi liên dưới của Làng Minh-Hương Gia.Thạnh
đặt ra để khuyên dạy và cai-trị dân làng

Nguyễn-Tân-Lê, tức Tân-lê-Hầu làm Tả-hữu vệ-trấn, Vị-xuyên-hầu làm Tham-mưu, đền chính-tiểu và giao cho kế-tách mờ mang biên-cương. Quan-quân kéo đến Rạch-Gầm (thuộc thôn Kim-son, huyện Kiến-dêng, trấn Định-tường) rao nói là đến đánh Nặc-Thu, khiến Hoàng-Tân làm tiên-phong, dù đến hội-hiệp ở giữa-sông, vừa có phục binh-vây bắt, phá cả dồn-sách. Hoàng-Tân bỏ chạy rồi bị tử-nạn.

Quan-quân bèn phủ-du binh-biển Long-Môn và tha cho người bị-hiếp-tòng, rồi thừa-thể ấy tấn-công Nặc-Thu, giao-uy cho tướng Cao-Lôi-Liem là Thành-Tài-hầu kiêm-quân-tướng-sĩ Long-Môn làm tiên-phong, bắt-chước theo việc cũ của Tấn-vương. Tuần-dốt dứt-day thiết-tòa ngã-nhân sông, tới lối 3-lối Cầu-Nam, Nam-vang và Gò-bích. Nặc-Thu lui về đóng-binh ở Long-Úc, tức Vũng-Long, Vương-Luông, Oudong) mura-khiến Chiêm-Luật làm nô-súi xin-dầu-hàng, yêu cầu-thổi-binh, sẽ-trang-biên phàm-nghi cống-hiến, để cho Nặc-Thu mưu-kế-tù-dồ, kêu-mộ viện-binh chống-giữ.

Vạn-long-Hầu làm-tin theo-rút quân về đóng ở Bến-Nghé (tức chợ-diều-khien ngày-nay). Cách 1-năm Nặc-Thu không-bề-cống-hiến, vừa-có-dịch-chứng, quân-sĩ-nhiều-người bị-hệnh-chết. Các-tướng-hiệu-liên-danh làm-tờ-tâu-lên-dàn-bach Vạn-long-Hầu đóng-binh-dần-dà-không-tiến, nên-lỗi-mất-quân-cơ.

Mùa đông năm Kỷ-tỵ thứ 3 (1689), Chúa-Ngãi-hạt lệnh cho Cai-cơ Hào-Lương-Hầu con Nguyễn-hữu-Dật làm Thống-suất. Hào-tín-Hầu làm Tham-mưu. Cai-dội Thành-Sơn-Hầu làm tiên-phong, tuyển-lực tinh-binh Phú-Yên, Thái-Khung và Bình-Thuận tiến-thao Chân-Lạp và bắt-trói-bọn Vạn-long-Hầu giải-về-kinh-sư. Sau kiến-nghi miễn-chức Vạn-long-Hầu xuống làm-thứ-nhân, giáng-chức Vị-xuyên-Hầu làm-thuộc-lại-tướng-thần.

Mùa xuân tháng ba năm Canh- ngọ thứ 4 (1690), Hào-lương-Hầu đánh Chân-Lạp đắc-thắng, bắt Nặc-Thu về Sài-Còn rồi-nghi-binh. Chân-Lạp được-bình-dịnh. Sau Nặc-Thu bị-bệnh-chết, Nặc-Nòn cũng-mạng-một, dịch-phái-giàng-Vua không/người-kế-vi, việc-ấy đe-tâu-lên, vua-ben-phong-cho Nặc-Nòn là Nặc-Yêm làm-vua khiến-ở-thành Gò-Bích.

Mùa Xuân năm Mậu-dần thứ 8 (1698) đời Chúa Minh-Nguyễn-Phúc-Chu (Hiền-tôn Hiếu-Minh-Đông-dế) hạ-lệnh cho Thống-suất Chuồng-co Lê-thanh-Hầu Nguyễn-Hữu-Kinh, tức Nguyễn-hữu-Cánh, kinh-lược Cao-Miên lấy-dắt Nông-Nại đặt-làm Phủ-Gia-Định; lập-xứ Đồng-Nai làm-huyện Phước-Long, dựng-dinh Trấn-Biên lập-xứ Sài-Còn làm-huyện Tân-Binh, dựng-dinh Phiên-Trấn. Mỗi-dinh đặt-chức Lưu-Thủ, Cai-bộ và Ký-lục để-trấn-thủ. Nha-thuộc



Hai đôi liễn dưới của Làng Minh-Hương Gia.Thạnh
đặt ra để khuyễn dạy và cai-trị dân làng



Đền Minh-Hương Gia-Thạnh
380 Đại-lộ Đồng-Khánh
(ngang Cảnh-Sát Cuộc Quận Năm)

có đặt xá-lại hai ty để làm việc, quân binh có cơ-dội-thuyền thủy-bộ tinh binh, thuộc-binh để hộ vệ, mảy đất ngần đậm, dân-cư hơn 40.000 hộ, nhờ việc chiêu mộ lưu dân từ Châu Bồ-Chánh trở về đến ở, đặt ra xã thôn phường ấp, chia cắt địa phận, phân chiếm ruộng đất, chuẩn-định tô thuế, biên chép bộ tịch định điền, sau đó những con cháu người Tàu (Đường-nhân) ở Trần-Biên thì lập làm xã Minh-Hương, đều có biên làm hộ-tịch.

oo

Ngoài hai nhóm Dương-ngạn-Địch, và Trần-Thượng-Xuyên ra, còn có nhóm Mạc-Cửu.

Theo «Gia-định thành thông-Chí» (quyển 3, trang 58, 59), của Trịnh-Hoài-Đức, đất Hà-Tiên nguyên trước là đất Chân-Lạp, tục xưng Mân-Khảm, tiếng Trung-hoa gọi là Phương-Thành. Nguyên sơ có người ở xã Lê-quách, huyện Khang-hải, phủ Lôi-châu, tỉnh Quảng-đông, nước Đại-Minh tên là Mạc-Cửu, năm thứ 19 (1680) niên-hiệu Khang-Hi (Đại-Thanh), nhà Minh mất, Cửu không phục sứ chánh nhà Thanh, đề tóc như cũ chạy qua phủ Nam-Vang nước Chân-Lạp trông thấy tại phủ Sài-Mạc nước ấy có những người Tàu, người Cao-Miên, Đồ-Bà tụ tập ở đấy mở trường đỗ bắc lối thuế gọi là thuế hoa-chi, Cửu bèn trưng mua thuế ấy rồi lại được 1 hầm bạc nên mau phát giàu.

Cửu chiêu-tập lưu-dân Việt-Nam ở các nơi Phú-quốc, Lũng-Kỳ, Cần-bột, Vũng-thơm, Rạch-giá, Cà-mau, lập làm 7 xã thôn.

Chỗ ấy tương truyền thường có người Tiên hay xuất một trên sông, nên nhân đó gọi tên là Hà-tiên. Cửu bèn uỷ người thuộc hạ là Trương-Cầu, Lý-xá cung đê trần-tình biều-văn đến Kinh Phú-Xuân khấn khất làm quan-trưởng xứ ấy.

Tháng 8 mùa thu năm Mậu-tí (1708), Chúa Minh Nguyễn-Phúc-Chu (Hiền-Tôn Hiếu-Minh Hoàng-Đế) sắc cho Mạc-Cửu làm Tòng-binh trấn Hà-tiên và tước Cửu-ngọc-Hầu.

Cửu bèn lập dinh-ngũ đồn thủ ở đất Phương-thành, nhân-dân càng ngày qui tụ càng đông.

Tháng 4 năm Tân-mão (1711), Tòng-Binh Cửu-ngọc-Hầu ở trấn Hà-tiên là Mạc-Cửu đến kinh tạ ơn.

Tháng 5 năm Ất-mão (1735), đời Chúa Ninh Nguyễn-Phúc-Chú (Túc-Tôn Hiếu-Minh Hoàng-Đế), Mạc-Cửu mất, thọ 78 tuổi.



Đền Minh-Hương Gia-Thạnh
380 Đại-lộ Đồng-Khánh
(ngang Cảnh-Sát Cuộc Quận Năm)

có đất xé-lai-hai ty để làm việc, quân binh có co-dội-thuyền thủy-bộ tinh binh, thuộc-binh dẽ hộ vệ, mờ đất ngàn dặm, dân-cư hơn 40.000 hộ, nhờ việc chiêu mộ lưu dân từ Châu Bồ-Chánh trở về đến ở, đặt ra xã thôn phường ấp, chia cắt địa phận, phân chiếm ruộng đất, chia-bổn tò thuế, biên chép bộ tịch định diện, sau đó những con cháu người Tàu (Đường-nhân) ở Trần-Biên thì lập làm xã Minh-Hương, đều có biên làm hộ-tịch.

๐๐๐

Ngoài hai nhóm Dương-ngan-Địch, và Trần-Thượng-Xuyên ra, còn có nhóm Mạc-Cửu.

Theo «Gia-dịnh thành thông-Chí» (quyển 3, trang 58, 59), của Trịnh-Hoài-Đức, đất Hà-Tiên nguyên trước là đất Chân-Lạp, tục xung Mân-Khảm, tiếng Trung-hoa gọi là Phương-Thành. Nguyên sơ có người ở xã Lê-quách, huyện Khang-hải, phủ Lai-châu, tỉnh Quảng-đông, nước Đại-Minh tên là Mạc-Cửu, năm thứ 19 (1680) niên-hiệu Khang-Hi (Đại-Thanh), nhà Minh mất, Cửu không phục sự chánh nhà Thanh, dẽ tóc như cũ chạy qua phủ Nam-Vang nước Chân-Lạp trông thấy tại phủ Sài-Mạc nước ấy có những người Tàu, người Cao-Miên, Đỗ-Bà tụ tập ở đây mờ tường đỗ bắc lầy thuế gọi là thuế hoa-chi, Cửu bèn trong mua thuế ấy rồi lại được 1 hầm bạc nên mau phát giàu.

Cửu chiêu-tập lưu-dân Việt-Nam ở các nơi Phú-quốc, Lũng-Kỳ, Cần-bột, Vũng-thơm, Rạch-giá, Cà-mau, lập làm 7 xã thôn.

Chỗ ấy tương truyền thường có người Tiên hay xuất mít trên sông, nên nhân đó gọi tên là Hà-tiên. Cửu bèn uỷ người thuộc hạ là Trương-Cửu, Lý-xá cung đệ trấn-tỉnh biếu-văn đến Kinh Phú-Xuân khẩn khát làm quan-trưởng xé ấy.

Tháng 8 mùa thu năm Mậu-tí (1708), Chúa Minh Nguyễn-Phúc-Chu (Hiền-Tôn Hiếu-Minh Hoàng-Đế) sắc cho Mạc-Cửu làm Tổng-binh trấn Hà-tiên và trước Cửu-ngọc-Hầu.

Cửu bèn lập dinh-ngũ đồn thủ ở đất Phương-thành, nhân-dân càng ngày qui tụ càng đông.

Tháng 4 năm Tân-mão (1711), Tổng-Binh Cửu-ngọc-Hầu ở trấn Hà-tiên là Mạc-Cửu đến kinh tạ ơn.

Tháng 5 năm Ất-mão (1735), đời Chúa Ninh Nguyễn-Phúc-Chú (Túc-Tôn Hiếu-Minh Hoàng-Đế), Mạc-Cửu mất, thọ 78 tuổi.

Con địch trưởng của Mạc-Cửu là Mạc-Tôn tức Thiên-Tú tự Sĩ-lân, được thay cha làm tông-binh trấn Hà-tiên.

Tháng 2 mùa Xuân năm Bính-thìn (1736), Chúa Ninh ban cho Thiên-tú kế tập, bèn thăng làm Khâm-sai đô-đốc Tôn-dức-Hầu, cho 3 chiếc Long-bà-thuyền khởi nạp thuế lệ thuyền-hóa, thường năm dì xuất dương lụa mua vật quý đem về Kinh thương tiển. Lại ân-tứ cho mở một lò đúc tiền là đồng tiền « Thái-bình thông bảo ».

Tứ chia Văn-Võ-Nha thuộc, lụa tuyển quân-binh, dựng công-thự, xây thành bao, phân khu vực dài thị, thuyền buôn các nước đều đến đóng đảo.

Tứ lại chiêu-tập những nho-sĩ văn-học tài-nghệ, nên chỉ văn-nhân tỉnh Phúc-kiến là bọn Châu-phát, Trần-minh-Hạ, Châu-cảnh-Dương, Ngô-chi-Hàn, Lý-nhân-Trường, Trần-duy-Đức, Trần-duy-Uyên, Trần-tụ-Nam, Từ-Hoàng, Lâm-duy-Tác, Tạ-chương, Đan-biub-Ngư, Vương-dắc-Lộ, Từ-hiệp-Phi, Từ-dăng-Cơ. Người tỉnh Quảng-dông là Lâm-kỳ-Nhiên, Tôn-thiên-Thụy, Lương-hoa-Phong, Tôn-văn-Trần, Lê-phùng-Cát, Thang-ngọc-Sùng, Dư-tích-Thuần, Trần-thụy-Phụng, Lưu-triệu-Uynh, Trần-thiệp-Trí, Vương-Húc, Hoàng-kỳ-Trần, Trần-bá-Phát. Người phủ Triệu-phong là Phan-văn-Quảng, Nguyễn-Nghi, Trần-Ngoan, Đặng-minh-Bản. Người Thủ Gia-dịnh là Trịnh-liên-Sơn, Lê-bá-Bình. Người phủ Qui-nhơn Thích-thị Hoàng-Long Hòa-thượng. Đạo-sĩ ở Phúc-Kiến là Tô-Đàn tiên-sinh.

Những người trên đây nổi gót đến, Mạc-Thiên-Tú mở Chiêu-Anh-Các mua sách vở, thường ngày cùng các nho-sĩ giảng-luận, có vịnh 10 cảnh ở Hà-tiên, người họa thơ lại rất đông. Từ ấy Văn-phong mới rạng tỏ ở miền biển này.

(Tôn-dức-Hầu có khắc bản « Hà-tiên thập vịnh », và bản « Minh-bột di-
ngu » truyền thế).

oo

Những người Minh-hương ngày nay đã hoàn toàn đồng-hoa thành người Việt. Họ chỉ còn giữ lại những kỷ-niệm tinh thần và một vài di-tích của một thời xa-xăm do tổ-tiên họ để lại.

Một phần lớn những di-tích này, còn thờ tại chùa Minh-hương, thuộc Làng Gia-Thạnh, Đường Đồng-Khinh ở Chợ-Lớn. Chùa này có một kiến-trúc cồ kinh, chạm trổ lộng lẫy. Trong chùa còn thờ các bậc công-thần như Trịnh-hoài-

1226

VĂN-HÓA — SỐ 55



Mộ « Ông Chuồng » Nguyễn-Hữu-Cánh
tại Cù-lao Phó, Biên-hòa.

(Ảnh của Ông Nguyễn-văn-Kết
giáo-sư trường Đại-học Văn-khoa)

Con địch trưởng của Mạc-Cửu là Mạc-Tôn-túc Thiên-Tứ tự Sĩ-lan, được thay cha làm tông-binh trấn Hà-tiên.

Tháng 2 mùa Xuân năm Bính-thìn (1736), Chúa Ninh ban cho Thiên-tứ kế tập, bèn thăng làm Khâm-sai đê-dốc Tôn-đức-Hầu, cho 3 chiếc Long-bài-thuyền khởi nạp thuế lệ thuyền-hóa, thường năm đi xuất dương lụa mua vật quý đem về Kinh thương tiển. Lại Âu-tú cho mở một lò đúc tiền là đồng tiền « Thái-bình thông bảo ».

Tứ chia Văn-Võ-Nha thuộc, lụa tuyển quân-binh, dựng công-thư, xây thành bao, phân khu vực dai-thị, thuyền buôn các nước đều đến đóng đảo.

Tứ lại chiêu-tập những nho-sĩ văn-học tài-nghệ, nên chí văn-nhanh tỉnh Phúc-kien là bọn Châu-phát, Trần-minh-Hạ, Châu-cảnh-Dương, Ngô-chi-Hàn, Lý-nhanh-Trường, Trần-duy-Đức, Trần-duy-Uyên, Trần-tự-Nam, Từ-Hoảng, Lâm-duy-Tác, Tạ-chưởng, Đan-binh-Nguy, Vương-dắc-Lộ, Từ-hiệp-Phi, Từ-dũng-Co. Người tỉnh Quảng-dông là Lâm-ký-Nhiên, Tôn-thiên-Thụy, Lương-hoa-Phong, Tôn-văn-Trần, Lê-phùng-Cát, Thang-ngọc-Sùng, Dư-lịch-Thuần, Trần-thụy-Phụng, Lưu-triệu-Uynh, Trần-thiệp-Trí, Vương-Húc, Hoàng-ký-Trần, Trần-bá-Phát. Người phủ Triệu-phong là Phan-văn-Quảng, Nguyễn-Nghi, Trần-Ngoan, Đặng-minh-Bản. Người phủ Gia-dịnh là Trịnh-liên-Sơn, Lê-bá-Bình. Người phủ Qui-nhon Thích-thị Hoàng-Long Hòa-thượng. Đạo-sĩ & Phúc-Kien là Tô-Dàn tiên-sinh.

Những người trên đây nổi gót đến, Mạc-Thiên-Tứ mở Chiêu-Anh-Các mua sách vở, thường ngày cùng các nho-sĩ giảng-luận, có vịnh 10 cảnh ở Hà-tiên, người họ thơ lại rất đông. Từ ấy Văn-phong mới rạng tỏ ở miền biển này.

(Tôn-đức-Hầu có khắc bản « Hà-tiên thập vịnh », và bản « Minh-bột di-nug » truyền thế).

oo

Những người Minh-hương ngày nay đã hoàn toàn đồng-hoa thành người Việt. Họ chỉ còn giữ lại những kỷ-niệm tinh thần và một vài di-tích của một thời xa-xăm do tổ-tiên họ để lại.

Một phần lớn những di-tích này, còn thờ tại chùa Minh-hương, thuộc Làng Gia-Thạnh, Đường Đồng-Khánh ở Chợ-Lớn. Chùa này có một kiến-trúc cò kinh, chạm trổ lộng lẫy. Trong chùa còn thờ các bậc công-thần như Trịnh-hoài-



Mộ « Ông Chuồng » Nguyễn-Hữu-Cánh
tại Cù-lao Phố, Biên-hòa.

(Ảnh của Ông Nguyễn-văn-Kết
giáo-sư trường Đại-học Văn-khoa)



Ban trị-sự
của Hội MINH-HƯƠNG GIA-THẠNH
(nhiệm-kỳ 1959-1960)

Đức, Ngô-Nhân-Tịnh, Lê-Quang-Định, Lê-Bá-Phàm, Hoàng-Ngọc-Uân và Lê tài-hầu Nguyễn-Hữu-Kinh.

Đặc-biệt nhất là trong chùa còn có cái hốt bằng Kỳ-nam có khắc mấy dòng chữ nho ở phía sau cho ta biết rằng cái hốt này do vua Gia-Khánh nhà Thanh tặng cho Trịnh-Hoài-Đức khi đi sứ Trung-Hoa năm 1802; ngoài ra trong chùa còn treo hai câu đối sơn son thếp vàng của Trịnh làm ra như sau :

*Minh đồng nhặt nguyệt diệu Nam thiên, phung chữ lòn tường già cầm tú ;
Hương mân càn khôn hình Việt đĩa, long bàn hồ cứ Thanh văn chương.*

Nghĩa là :

Anh sáng không thua mặt trời mặt trăng, đề soi khắp trời Nam ; quy mô thì phung múa lân chầu làm tăng vẻ đẹp như gấm vóc ;

Mùi hương tung khắp đất trời, mà làm thơm cho nước Việt ; đĩa-thể thì rồng đoanh cợp dĩa đề này ra những dâng tài hoa.

Ngoài những dâng tài-hoa gốc-tích Minh-hương nói trên, miền Nam này là nơi phát-xuất các bậc văn-nhân thi-sĩ trứ danh như Nguyễn-Đình-Chiều với tác-phẩm bất hủ Lục-Vân-Tiên, Phan-Văn-Trị, Huỳnh-Mẫn-Đạt, Bùi-Hữu-Nghĩa Hộc-Lạc, Phan-Thanh-Giản, Tôn-Thọ-Tường, Sương-Nguyệt-Ánh, các nhà văn lối-lạc như Tương-Vĩnh-Ký, Hồ-Biền-Chánh, Phan-Văn-Hùm, v.v... biết bao là nhân-tài làm rạng-rỡ xứ Đồng-Nai Bến Nghé.

Tất cả những dâng tài-hoa ấy, hôm nay anh em chúng ta họp mặt đông đủ tại Xuân-Lộc, trung-tâm đất Long-Khánh, sẽ cùng nhau hoài-niệm và thông-cảm với các bậc tiền-bối, đề xác-nhận rằng miền Nam nước Việt quả thật có một quá khứ văn-nghệ huy hoàng và trọng đại.

Xuân-Lộc, ngày 10 tháng 9 năm 1960
Nguyễn-Thanh-Cung
Nguyễn-Văn-Bửu
Nguyễn Triệu
Tân-Việt-Điều





Ban trị-sự
của Hội MINH-HƯƠNG GIA-THẠNH
(nhiệm-kỳ 1959-1960)

Đức, Ngã-Nhân-Tịnh, Lê-Quang-Định, Lê-Bá-Phàm, Hoàng-Ngọc-Uân và Lê
tài-hữu Nguyễn-Hữu-Kinh.

Đặc-biệt nhất là trong chùa còn có cái hố bằng Ký-nam có khắc mấy
đồng chữ nho ở phía sau cho ta biết rằng cái hố này do vua Gia-Khánh nhà
Thanh tặng cho Trịnh-Hoài-Đức khi di cư Trung-Hoa năm 1802; ngoài ra trong
chùa còn treo hai câu đối sơn son thếp vàng của Trịnh-làm ra như sau :

*Minh đồng nhật nguyệt diệu Nam thiên, phụng chữ lân tường gia cầm tú ;
Hương mán càn khôn hình Việt địa, long bần hổ cứ Thanh văn chương.*

Nghĩa là :

*Anh sáng không thua mặt trời mặt trăng, để soi khắp trời Nam ; quy mô
thì phùng múa lân châu làm tăng vẻ đẹp như gấm vóc ;*

*Mùi hương tang khắp đất trời, mà làm thơm cho nước Việt ; địa-thể
thì rộng doanh cõi dĩa để nảy ra những dũng tài hoa.*

Ngoài những dũng tài-hoa gốc-tích Minh-hương nói trên, miền Nam này
là nơi phát-xuất các bậc văn-nhân thi-sĩ trứ danh như Nguyễn-Đình-Chiều với
tác-phẩm bất hủ Lục-Văn-Tiên, Phan-Văn-Tri, Huỳnh-Mẫn-Đạt, Bài-Hữu-Nghĩa
Học-Lạc, Phan-Thanh-Giản, Tôn-Thọ-Tường, Sương-Nguyệt-Ánh, các nhà văn
lời-lục như Trương-Vĩnh-Ký, Hồ-Biểu-Chánh, Phan-Văn-Hùm, v.v... biết bao
là nhân-tài làm rạng-rỡ xứ Đồng-Nai Bến Nghé.

Tất cả những dũng tài-hoa ấy, hôm nay anh em chúng ta họp mặt đông
đủ tại Xuân-Lộc, trung-tâm đất Long-Khánh, sẽ cùng nhau hoài-niệm và thông-
cảm với các bậc tiền-bối, để xác-nhận rằng miền Nam nước Việt quả thật có
một quá khứ văn-nghệ huy hoàng và trọng đại.

Xuân-Lộc, ngày 10 tháng 9 năm 1960

Nguyễn-Thanh-Cung
Nguyễn-Văn-Bửu
Nguyễn-Triệu
Tân-Việt-Điều





MỘT PHƯƠNG-DIỆN ĐẶC-BIỆT CỦA THIÊN-TÀI NGUYỄN DU :

VĂN-TẾ THẬP LOẠI CHUNG-SINH

(Tiếp theo V.H.N.S. số 54)

Giáo-su
Phạm Văn Diêu

Nguyễn Du là nhà thơ xuất-thân trong gấm vóc vàng son của cuộc đời hiền-vinh quyền-quí, tất phải biết bi-thương hơn ai hết về cái tiêu-diều của các cùa quyền-môn từng trị nước yên dân bỗng đến hồi sa-sút đồ vỡ. Phải chăng đó là cảnh sống chiến-chinh binh loạn ? Phải chăng từng lớp quan-liêu phong-kiến, thế-gia vọng-tộc, là từng lớp bị tồn-thương nhiều nhất trong những thời xáo-trộn xã-hội ? Những quí-tộc cao sang tột bức buỗi Lê tàn mà muôn người sống thác ở tay như Hoàng Đinh-Bảo còn bị quân Tam-Phủ đánh chết, như Dương Khuông, như anh cả Nguyễn Du là Nguyễn Khản, còn bị quân Tam-Phủ uy-hiếp và phá nhà. Một Nguyễn Hữu-Chinh trong khoảng non sông gió lốc, ấy từng bao phen vinh-quang xây-xác thiên-hạ, bôn-ba lợi-danh, chìm nổi như thế nào, mà chung-quí cam-chịu thảm-cảnh phản thây giữa chợ. Những Ngô Thời-Niệm, Nguyễn Huy-Lượng... cái lưng thờ nhà Tây-sơn, ngậm đắng nuốt cay thế nào đè cầu vinh, mà rồi cũng chẳng được trọn đời, dành phải tàn theo họ Tây-sơn mà chịu sa-thả... Sao mà tính-chất bi-kịch như thế ? Nguyễn Du hẳn nhiên không đau riêng gì cho cảnh bè dâu ấy, mà còn xót-xa cho bao người liên-đói, cho nhân-sự. Muốn giải-thoát tất cả bấy nhiêu oan-khổc, trừ ra chỉ có Phật-pháp mầu-nhiệm mà thôi :

VĂN-HÓA — SỐ 55

Kia những ai mũ cao áo rộng,
Ngọn bút son, sống thác ở tay ;
Kinh-luân gấm một túi dày,
Đã đêm Quán, Nhạc, lại ngày Y, Chu.
Thịnh-mẫn lắm, oán-thù càng lắm,
Trăm loài ma mồ nấm chung quanh ;
Nghìn vàng khôn đồi được mình,
Lầu ca, vien hát tan-tành còn đâu !
Kẻ thân-thích vắng sau, vắng trước,
Biết lấy ai bát nứớc nén nhang ?
Cô-hồn thất-thểu đọc ngang,
Nặng oan khôn nhẽ tìm đường hóa-sinh.

Lời thơ Nguyễn Du ở đây không phải chỉ là lời luyến-tiếc đối với cảnh thế bè-dâu của những kẻ phút trước sống đời gấm-hoa mà phút sau thoát dã « trâm gấm bình rơi », nó còn là lời bi-thương ai-hoài, hơn thế nữa, nó là cả nguồn thương-cảm gợi cho lòng người sau một du-âm thầm-thisia, bất-tận. Ta thấy lại rất rõ trong lời thơ nỗi thảm-thè của cái thời « thay đồi son-hà », những cảnh « lầu ca » bo-sò bên « dòng nước chảy » những cảnh « lầu ca vien hát tan-tành » mà biết bao cựu-thần Lê-Trịnh nức-nở khóc kè trong văn-chương minh : Nguyễn Gia-Thieu non-ni trong áng ngâm Cung-oán, Nguyễn Huy-Lượng ti-tê trong áng văn tài-danh Tây-hồ phú...

Thời chiến-chinh binh-loạn thường cũng là thời phát-sinh những tình-cảm mảnh-liệt, lớn-lao. Nhưng cảnh đời chiến-tranh loạn-lạc vốn lại là cảnh sống vô-thường, tang-thương dâu bể là câu chuyện hằng ngày. Nguyễn Du bản-thân kinh-quá cuộc đời ấy, ông đã cảm-xúc nhiều với thời-đại, và dù rằng thời-đại cũng đã làm tồn-thương nặng đến bản-thân và gia-dinh ông, nhưng sống hòa lẫn với bao nhiêu đau-khổ lớn-lao của người khác, cái hình-bóng đau thương của riêng ông đã gặp cái bóng lớn là bồn dàn-tộc, cùng bao nỗi khắc-khoai sầu-tư của mấy trăm năm xao-xác thảm-sầu. Ta hãy dõi theo những điều ấy trong tâm-tu nhà thi-sĩ. Sự thực thì, thi-nhân đã bao phen hoài-thương cho thân-mệnh kẻ tài-ba anh-dũng trong thời máu lửa mà ông đã trải qua. Có biết bao nhiêu vị tướng-sĩ oai-hùng, tây đông vùng-vẫy, nam bắc xông-phạ, một sáng vô-thường thất-thế máu chảy dâu rơi, u-hồn ưu-uất mãi mãi không tan. Thi-sĩ cảm-thương nỗi thời-thế lênh-dênh, nhiều vua nỗi nhau trúc đồi, lầm bè-dảng dày-xeo lên nhau, bao nhiêu kẻ anh-hùng

VĂN-HÓA — SỐ 55

trong bóng tối bỗng vươn ra ánh-sáng, nhuệ-khí bùng-bùng, uy-phong lẫm-liệt, lùa thân trầm họ làm gió mưa sấm-chớp vang động non sông, rồi khoảnh-khắc lại rơi chìm trong tan dò thảm-thương. Như Nguyễn Hữu-Chinh bỏ quê cõi Bắc theo về làm nỗi cõi-dò cho Tây-son tiến ra Bắc, đoạn lại bị Tây-son bắt, mà sau vẫn làm gió làm mưa ở Bắc một thời, tiếp lại bị Vũ Văn-Niệm vâng mệnh Tây-son đem quân ra xé xác. Vũ Văn-Niệm bấy giờ quyền-uy tột bức đất Thăng-long, lại đến phiên mình bị Nguyễn Huệ bắt giết. Cả như áng Ánh, khi tận giệt họ Trịnh, uy-thanh khiếp-động Bắc-hà, khi đánh tan vỡ 20 vạn quân Thanh, làm cho Thiên-triều Bắc-kinh rúng-động, nhưng thấp-thoảng không quá bốn năm lại mất, «lòng trời dáo-dở, vận người biệt-ly», giang-son thành-quách bỗng dung như tối sầm mặt lại. Tiếp đến con là Nguyễn Quang-Toản thừa sẵn cơ-nâ, cả mình lẩn hai em đều sa lưới lũ thường-dân bắt nộp; còn các tướng-soái Bùi Thị-Xuân, Vũ Văn-Dũng, những ngôi sao sáng bên vùng thái-duong chiju thảm án tru-di, cả hãi-cốt của ba anh em Tây-son chết trước kia, cũng đều bị khai-quật cho thu vào lu chum, gông xiềng đóng chặt mà giam vào ngục tối... Đó là chưa kể những số danh-tướng khác đã bỏ mình trong bao nhiêu cuộc Trịnh — Nguyễn giao-tranh, Tây-son — Lê-Trịnh giao-tranh, Tây-son đánh nhau với nhà Thanh, Tây-son — Nguyễn-Ánh giao-tranh suốt cõi non sông ba-dào cuối thế-kỷ XVIII và khoảng đầu thế-kỷ XIX. Điều oái-oăm bi-thiết là giữa những thời loạn-ly, họ vua đầy nghĩa lên ngôi năm trước lại nhào dò những năm sau, nhường chỗ cho họ mới, nên oan-hồn các tướng-tá thất-thể sa cơ đều không nơi hương khói không chốn nương nhờ, trong khi bình-thời các họ vua thường vẫn tồn-tại lâu dài nên hàng tướng-lính mệnh-một đều được truy-phong, xuân-thu cúng-te ở những chốn cung điện nguy-nga tráng-lệ. Trong cuộc đời lầm trồ vân-cầu ấy, với mối tình-cảm dõi-dào và sâu-sắc, với mối cảm-thông bao nhiêu nỗi khóc chung của đồng-loại, con người Nguyễn Du đã hòa lẫn lòng mình trong lòng nhân-gian, cho nên nỗi sầu hận riêng-tự cũng đã tan chìm nhường chỗ cho tình nhân-ái và niềm vị-tha vô-hạn :

Kia những kẻ bài binh bố trận,
Đôi mình vào lấy ăn nguyên-nhung;
Gió mưa, sấm-sét dùng-dùng,
Đã thay trầm họ, làm công một người.

Khi thất-thể, tên roi, đạn lạc,
Bãi sa-trường thịt nát máu trôi;
Mênh-mông gốc bẽ bên trời,
Nằm xương vô-chủ biết nơi chôn nào?
Trời xâm-xâm mưa gào gió thét,
Khi âm-huyền mờ-mịt trước sau;
Ngàn mây, nội cỏ rầu-rầu,
Nào đâu diều-lẽ? nào đâu chưng-thường?

Cái cảnh gió mưa sấm-sét, cái cảnh thất-thể tên roi đạn-lạc, thịt nát máu trôi, nằm xương vô-chủ nơi đây cũng thảm-thê như cảnh tàn-dò, bẽ-dâu trong Cung-oán ngâm-khúc, cũng rầu-rĩ hát-hiu như bức tranh Tây-hồ cuối đời Lê-Trịnh của Nguyễn Huy-Lượng. Nhưng hơn đâu hết, trước bao nhiêu điều khổ-não ấy, Nguyễn Du thực đã tỏ một mối xót thương thảm-thía, ai-hoài rất sâu trong lòng người.

Theo gót nhà thơ, trên kia, chúng ta vừa đi qua một thế-giới cao sang quyền-quí oai-hùng, rực-rỡ, bỗng dung lâm vào cái bi-cảnh triste đõ diêu-tàn, ch襻 ch襻 một hình-ảnh huy-hoàng vụt hiện ra rồi vụt biến đi, rồi tất cả đều trở lại trong mờ-mờ. Nhưng sao trong giữa khoảng vắng-lặng đều-hiu ấy, ta nghe như có tiếng lòng ai âm-thầm thồn-thức. Và sau đây, khi đã từ-giã cái không-khí thành bại cùng thông, những gót danh-lợi, mặt phong-trần, những bả vinh-hoa mồi vương-bá oan-khổk như kia, nhà thơ lại đưa dần ta vào một thế-giới u-huyền thảm-khổk mà tình-cảnh và nhân-vật đều là những tình-cảnh, những nhân-vật ta vẫn thường quen biết hằng ngày, trong đó có muôn ngàn thứ tiếng ta vẫn nghe trong những đêm tối và im, khi trời vắng thu khí trời lành-lạnh đều-hiu.

Có những kẻ buôn to bán lớn, ngược xuôi nơi đất khách quê người, khi vượt bắc vào Nam, khi dong thuyền ra Bắc, khi xông-pha dặm trường mây núi, khi lênh-dênh mặt nước giang-hồ, bỏ ngủ bỏ ăn, một sáng vô-thường mệnh thác, tú cõi không người thân, tiền tuy nhiều, của tuy lầm, nhưng dành ra đi xuống mõ với hai bàn tay trắng giữa những tiếng khóc thuê mướn rộn-ràng, hồn ma vất-vưởng, thời-thể loạn-ly, anh em cha mẹ vợ con nào có biết đâu đâu để sớm chiều bát nước nén nhang? Thế-kỷ XVIII với cảnh Kinh-kỳ, Phố Hiến, Phố-Hội rực-rỡ hào-hoa chắc cũng đã là giấc mê-mộng sang giàu vùi chôn bao nhiêu người vì mai-mê đắm-duối mà rời tán mạng trong kiếp hổ-hải phong sương...

Cũng có kẻ tình đường tri-phú,
Mình làm mình nhịn ngủ kém ăn;

*Ruột già không kẽ chi thân,
 Dẫu làm nén, dẽ dành phần cho ai ?
 Khi nằm xuống, không người nhẫn-nhủ,
 Cửa phủ ván dù có như không ;
 Sống thời tiền chảy, bạc đồng,
 Thác không đem được một đồng nào đi.
 Khóc ma mướn, thương gi hảng xóm,
 Hòn gỗ ra, bó dóm đưa đêm ;
 Ngần-ngo trong quăng đồng chiêm,
 Tân hương giọt nước biết tìm vào đâu ?*

Trong thời Nguyễn Du, việc thi-cử không còn là việc quan-hệ trang-nghiêm để tuyên lụa nhân-tài ra giúp vua trị nước, mà đó chẳng qua chỉ là co-hội làm-dỗ - đạt ra làm « cha mẹ » dân. Về cái quang - cảnh phiền - tạp tung - bùng hồn-dộn của việc học-hành thi-cử đòi bấy giờ, sử sách còn ghi « đến năm Canh-ngo (1750) đòi Cảnh-hưng, nhà nước thiếu tiền, lại đặt ra lệ thu tiền thông-kinh, hễ ai nộp ba quan thì được thi, mà không phải khảo-hạch. Thành ra lúc bấy giờ những người đi làm ruộng, đi buôn, đi bán thịt, ai cũng được nộp quyền vào thi, đến nỗi lúc vào thi, người tranh nhau vào trường xéo-dẹp lấn nhau, có người chết. Vào ở trong trường, người thi dùng sách, kẻ đi thuê người làm bài, học-trò với quan-trường thì thông với nhau, thành ra cái *tho thi* » (1). Hình-ảnh đòi-bại thảm-dạm này không vắng thiểu trong bức tranh rộng lớn của thi-nhân. Nguyễn Du cũng đã gọi lên bằng đòi nét rất thắn-tinh hành-tích những kẻ mang túi văn-chương từ-giã vợ con, bỏ nhà bỏ cửa, ra chốn thành-thị lân-la, mong tìm phú-quí, nhưng chẳng may gặp cơn binh-loạn nhiễu-nhương, văn-chương mất giá, mà cam đành ôm mối thất-vọng, tháng ngày phong-sương, cho đến mỏi-mòn mà chết. Không một người thân, không một nén hương, không một bát nước, không một cành hoa, giữa cảnh tha-hương mịt-mù khói lửa chiếc thây bờ-sờ liệm sấp chôn nghiêng, u-hồn oan-khổ biết đâu nương-tựa, lang-thang vo-vần ngược xuôi. Thi-sĩ như nghe thấy cả những điều không hình-sắc, không thanh-âm, như « bóng phẩn-tử », « như gió trắng hiu-hắt, lửa hương lạnh-lùng »...

*Cũng có kẻ rắp cầu phú-quý,
 Dẫn mình vào thành-thị lân-la.
 Mây thu lia cửa, lia nhà,*

(1) Trần Trọng-Kim, Việt-Nam sử-lược, Tân Việt, in lần thứ V, trang 315.

*Văn-chương dã chắc đâu mà trí thân ?
 Đọc hàng quán phải tuần mua nắng,
 Vợ con nào nuôi-nắng khem-kiêng;
 Vội-vàng liệm sấp, chôn nghiêng,
 Anh em thiên-hạ, láng-giềng người dưng !
 Bóng phẩn-tử xa chừng hương-khúc,
 Bãi tha-ma kẽ dọc, người ngang,
 Cô-hồn nhở gởi tha-hương,
 Gió trắng hiu-hắt, lửa hương lạnh-lùng !*

Đoạn này cũng như đoạn trước, ngoài những sự-tráng bi-sầu đã diễn bày, còn chứng-tỏ rằng xã-hội ấy thực là một xã-hội đen tối, khùng-khiếp, đầy oan-khổc, thân-phận con người không có gì đảm-bảo, nhân-mạng xem như rác-rưởi, không may may tình thương. Thi-sĩ tể-nhận những tâm-tình lẩn-lút, những u-hoài tâm-sự kín-nhiệm của những kẻ giang-hồ lênh-dênh, những kẻ lia cửa lia nhà, đằng-trường sương-phong đậm-dại thương, cha nhớ mẹ, nhớ vợ nhớ con, thi-sĩ lại nghe thấy rõ những âm-vọng, oan-hồn ngo-ngần bo-sò, những âm-vang thieu-thào trong gió trắng hiu-hắt, trong lửa hương tàn-lụi.

Rồi đến lượt những hảng sống một đòi tẩm-tối vô-danh, tất-tả ngược xuôi lo cái ăn cái mặc, giông-tổ nắng mưa nào quản, đã kết-liều cuộc tràn-ai trong cơn hoạn-nạn bi-thương giữa đất trời u-minh. Lời của thi-nhân than kẽ cho ta nghe một cách ti-tê rất cảm-dộng những cuộc đòi bình-dân lao-khô xông-phá vào chốn hiem-nghèo dè kiềm miếng ăn của cái thế-kỷ lao-lung :

*Cũng có kẻ vào sông, ra bể,
 Cảnh buồm mây chay xé gió đông ;
 Gặp cơn giông-tổ giữa dòng,
 Đem thân chốn rắp vào lòng kinh nghè.
 Cũng có kẻ đi về buôn-bán,
 Đón gánh tre chín dạn hai vai ;
 Gặp cơn mưa nắng giữa trời.
 Hồn đường, phách sá lạc-loài nơi nao !*

Nhất là đoạn thơ nói chuyện bắt lính, tả cái họa trực-tiếp của chiến-tranh. Thi-sĩ thuật lại cảnh dời lính-tráng buồm loạn-ly, nước khe, cơm vắt, ấy là lời than của một dân-tộc sống về nghè-nông và sợ quan không kém chi sợ giặc, nó là tiếng kêu than của bình-dân thế-kỷ XVIII dưới áp-bách của các họ phong-kiến deo-đuỗi mộng cuồng-chinh... Vào đầu, chỉ là lời kè-lè, cuối đoạn lại là một tiếng khóc dài không nước mắt, hiu-hiu :

Cũng có kẻ mắc vào khóa lính,
Bỏ cửa n' à gồng gánh việc quan ;
Nước khe, cơm vắt gian-nan,
Dãi-dầu nghìn dặm, làm-than một dời.
Buồm chiến-trận, mang người như rác,
Phận dâng dành đạn lạc, tên roi ;
Lập-lòe ngọt lừa ma chơi,
Tiếng oan vắng-vắng, tối trời càng thương !

Đoạn văn thực đã mô-tả làm bật rõ tình-cảnh của một xã-hội loạn-ly tràn đầy chết-chóe đau thương, đó là cảnh sa-trưởng thịt nát máu roi, cái cảnh chiến-chinh tàn phá làng nước xã-hội rất thảm-thê. Nó nhắc ta nhớ đến cảnh « non Kỳ quạnh-quẽ trăng treo, bến Phì gió thôi đều-hiu mấy gò » trong *Chinh-phu ngâm*, đến cảnh « sau cõi-tụ gửi mấy phong da ngựa, đám cỏ rù-rù » trong *Tây-hồ phú*, đến cảnh « ... mít-mù gió lốc, thổi dấu tha-hương ; ... lập-lòe lừa chơi, soi chừng cõi-dở » trong *Văn-tết trận song tưống-sĩ*, nhất là làm ta nhớ đến « đồng xuong Võ-dịnh dâ cao bằng đầu » ở *Truyện Kiều*.

Nói về thân gái giang-hồ là hạng rất xa xỉ tu-hành, Nguyễn Du cũng đã gảy lên một khúc đàn bình-dị, song réo-rất bâng-khuâng không ít, gợi tiếng dội sâu trong lòng trắc-ân của chúng ta. Dời thi-sĩ đã bao phen chứng-kiến cảnh hồng-nhan bạc-mệnh của thế-kỷ, tiêu-biêu nhất là câu chuyện người kỵ-nữ ở Long-thành, cũng như đã bao lần uất nước mắt khóc kẻ gai-nhân bạc-mệnh dời xưa : Phùng Tiều-Thanh, Dương Quý-Phi. Lời thơ & đây hắt-hiu vương-vần mãi mãi trong trí ta, lúc nào cũng như vắng-vắng bên tai, nó chính là tiếng lòng thồn-thức cùng hòa theo nhịp-diệu thồn-thức của lòng ta :

Cũng có kẻ lõi-làng một kiếp,
Liều tuối xanh buồn nguyệt, bán hoa ;
Ngàn-ngo khỉ trả về già,
Ai chồng con tá ? biết là cậy ai ?

Sống dâ chịu một dời phiền-não,
Thác lại nhở hớp cháo lá da ;
Đau-dớn thay, phận dân-bà !
Kiếp sinh ra thế, biết là tại đâu ?

Điều này không chỉ là, vì còn sự-thực đau thương nào bằng cảnh ngộ những người phụ-nữ trong khói lửa chiến-chinh, nhất là hạng người phụ-nữ hồng-nhan mà phải đem sắc-dep của mình hiến dâng cho thiên-hạ vui-dùa để kiếm lấy cái ăn qua ngày, đành chịu một kiếp « lõi-làng », « phiền-não », lúc dời tàn-lụn thì phải sống cảnh cô đơn hất-hủi, lúc chết đi không người đơm cúng chỉ trông nhờ vào « hớp cháo lá da ».

Trong khoảng mươi năm trời lưu-lạc, Nguyễn Du vẫn luôn luôn có dịp chung-đụng với những kẻ đau-dớn nghèo-khổ như mình, nên trong thơ người, thi-sĩ cũng ngợi-ca tình yêu thương những kẻ thân tàn ma dại nô là đầu-dề rất ít thấy trong văn-chương vàng-son thời-xưa. Giọng thơ ở đây rất bình-thường mà cảm-động vô song, và lời thơ có thể xem là cả một công-trình nghĩa-cử. Chưa bao giờ trong thi-ca Lê-mạt — Nguyễn-sơ có những văn thơ âm-vang làm nao-động lòng trắc-ân ta đến như thế, lòng ta dường như cuốn trôi theo cái âm-hưởng đặc-biệt của bài thơ đặc-dặc, buồn-buồn, đều đều như tiếng chuông mõ từ-bi khi hoàng-hôn về, sau bài thơ ta thấy bát-ngát một nguồn thi-cảm rạt-rào nó chính là cả nguồn thương thầm-thía.

Đây này là kiếp chật-vật của hạng người ăn mày rất đông-dảo về thời Nguyễn Du, nhất là sau những trận dời lớn năm Bính-ngo (1786), và năm Kỷ-dậu (1789) sách cũ hấy còn ghi :

Cũng có kẻ nằm cầu, gối đất,
Rỗi tháng ngày, hành-khất ngược xuôi ;
Thương thay cũng một kiếp người,
Sống nhờ hàng xít, chết vùi đường quan !

Đây là kiếp người bần-dân, thân-phận mong manh không có gì đảm-bảo dưới tai-ách của quan tham lại những thời loạn-ly cuối thế-kỷ XVIII và đầu thế-kỷ XIX :

Cũng có kẻ mắc đoàn tù-rạc,
Gởi mình vào chiếu rách một manh;
Nằm xương chôn rắp góc thành,
Kiếp nào cỏi được oan-tình ẩy di ?

Những hình-ảnh « nấm cầu », « gối đất », « chết vùi đường quan », những cảnh « đoàn tù-rặc », « nấm xương chôn rắp góc thành » làm ta nhớ đến cái tình-cảnh thời « thay bậc đồi ngõi », đến « nấm đất bên đường... hương-khói vắng tanh », đến cảnh « dưới hoa dây lũ ác-nhân », đến thảm-trạng « sắn rủ, thảm-dạm lè-thê, dã cực-tả những cuộc đời tuyệt-vọng, tấm lòng nhân-đạo của tặc-giá thay bừng thức đào-dạt trong những lời than náo-nuột thảm-sâu.

Nguyễn Du từng sống rất lâu năm trong cuộc đời thôn-đô bình-thường; người luôn luôn lắng nghe nhịp sống của mình và của hàng người sống đời lầy-lội chung quanh, thường đi lượm-lặt những nỗi buồn rơi-rớt mà ảo-não để sáng-tạo nên biết bao văn thơ thương-cảm. Ai có ngờ trong cái xã-hội ly-loạn đầy cảnh máu xương chết-chóc ấy, mà những cái chết lặng lẽ của những đứa bé yêu mệnh, những kẻ chìm sông lạc suối..., những kẻ tang thân « bắt đắc kỳ tử » lại ghi sâu trong văn-thơ bao nhiêu dấu-tích gợi cảnh gợi tình, sau câu thơ ta thấy một cái gì tha-thiết náo-nùng, có lẽ đó là hồn thương-cảm rộng lớn của thi-nhân :

Kia những đứa tiều-nhi tâm bé,
Lỗi sơ sinh là mẹ, là cha;
Lấy ai bồng-bé xót-xa,
U-o tiếng khóc, thiết-tha nỗi lòng !
Kia những kẻ chìm sông, lạc suối,
Cũng có người sảy cõi, sa cây ;
Có người gieo giếng, thắt dây,
Người trôi nước lũ, kẻ lây lữa thành.
Người thì mắc sơn-tinh, thủy-quái,
Người thì sa nanh sói, ngà voi ;
Có người hay dẻ, không nuối,
Có người sa-sảy, có người khổn thương !

Đặc-biệt là Nguyễn Du hăng thương-cảm sâu-xa hàng trẻ thơ buồm chiến-lụ hãi-nhi những đêm tối thảm. Đối với những kẻ lao-dộng phải đem thân dâng sa rơi vào nanh vuốt « sơn-tinh, thủy-quái », hay vùi dưới giếng sâu, thi-phản vì cái cảnh-trạng xã-hội đưa con người đến bao cái chết oan-khổc.

Lời thơ ở đây đọc lên nghe âm-vang lạ-lùng, nhất là những lúc đêm khuya một mình, ta bỗng dung rùng mình thấy lòng buồn thương ròn-rợt nao nao như nghe thấy tiếng khóc đầm ma hay tiếng đồng cá quan-tài văng-vảng đâu đây...

Tự-trung, bao nhiêu kiếp người ấy, tuy mỗi người một nghiệp khác nhau, những kiếp sống thảm-sâu, ngang-trái, phù-du, nhưng một khi nhắm mắt trút mảnh linh-hồn đoạ-lạc, thì chung-qui lại chuyền-hóa ra một lú u-hồn bo-võ thất-thểu, làm cho người ta cảm thấy tất cả cái thê-lương của cuộc đời, cái bi-dát của thân-phận con người thế-kỷ XVIII loạn-ly dâu-bè, đau-khổ, oan-khiên, chán-chường :

... Cầu nại-hà kẻ trước người sau ;
Mỗi người một nghiệp khác nhau,
Hồn xiêu, phách lạc biết đâu bây giờ ?
Hoặc là ăn ngang bờ, độc bụi,
Hoặc là nương ngọn suối, chán mây ;
Hoặc là điểm cỏ, bóng cây,
Hoặc là quán nợ, cầu này bo-võ.
Hoặc là nương thằn-tử, phật-lịt,
Hoặc là nhờ đầu chợ, cuối sông ;
Hoặc là trong quang đồng không,
Hoặc nơi gó-đống, hoặc vùng lau-tre.
Sống dã chiểu mọi bờ thảm-thiết,
Ruột héo khô, dạ rét cảm-cẩm ;
Dãi-dẫu trong mẩy muôn nǎm,
Thở-than dưới đất, ăn nằm trên sương.
Nghe gà gáy kiếm đường lánh ăn,
Lặn mặt trời lẩn-thẩn tìm ra ;
Lôi-thoi bồng trẹ, dắt già...

Dối sâu vào trong nề-nếp bài văn, ta thấy rõ Nguyễn Du sáng-tác Văn-tết thập loại chúng-sinh dụng-ý ghi lại bức tranh ba-dao tang-tốc của xã-hội cuối Lê-dần Nguyễn, và nói đến những bước thăng-trầm của mọi hạng người, mọi tầng lớp người cùng thế-hệ với mình : nào là bậc anh-hùng mưu đồ vương-bá phút trước lén voi, phút sau xuống chó, nào hạng mỹ-nhân vì triều-dai đổi thay mà phải nỗi chìm bèo-giặt, nào là hàng khanh-tướng cân-dai gấp cơn suy-bĩ nháy mắt lè-làng, nào những vỏ tướng sa-trưởng rủi-ro tang mặng, rồi nào văn-nhân,

nào trọc-phú, và thuyền chài, lái buôn, quân-thú, ca-ký, ăn-mày, tù tội, hãi-tử yêu-vong, những hạng càn-lao chết bất đặc kỳ tử... Sự trôi-nồi béo-giặt của thân-phận con người đáng thương trong xã-hội thời Nguyễn Du như kia chung cùng đã biến-sinh. Niềm thương của Nguyễn Du đối với đồng-loại gần-gũi trước mắt càng sinh mà cái chết dữ làm đọa-lạc thành cô-hồn thất-thểu, xương trắng ngòn-ngang, lòng trắc-ân của thi-sĩ bừng dậy mông-mênh và dào-dạt, vì nơi người Nguyễn Du vẫn có một tâm-hồn tha-thiết, những nỗi cảm-xúc đau xót quá mực thường, vì lòng thương của thi-nhân tấu-hợp thành lời kêu gọi bất-ngát lòng bác-ái của đức Phật từ-bi.

Tòng-chi, viết *Văn-té tháp loại chung-sinh*, quả thực ngồi bút Nguyễn Du vốn đã không phản ứng chút nào. Bài ca vừa diễn-bày cả một bức tranh linh-hoạt đầy thương người không bờ bến của người thi-sĩ non Hồng sông Lam. Nói đến những kẻ đáng xót thương, trong trí thi-nhân lại hiện ra biết bao cảnh oan-khiên tang-tác làm-than của thế-ký vẫn hăng nhoi-nhúc làm nao lòng người, và tự-nhiên cứ những cảnh ấy diễn-hiện ra dưới ngồi bút là câu thơ bỗng đượm tình thương, thiết-tha như một tiếng gọi, dội vào lòng ta một nguồn trắc-ân không thôi... Nguyễn Du, hơn ai hết, đã biến lời thơ của mình thành những lời thân-ái, những mối thăm-tình, những lời thơ trong đó thi-nhân át phải trao gởi tất cả nỗi-niềm xót thương khắc-khoải của mình. Nguồn thơ ở đây chính cũng là nguồn thương. Ý-tưởng trong *Văn-té tháp loại chung-sinh* có thể chỉ là những ý-tưởng thông-thường phát-sinh trên sự tan-rã của thời-đai, song tình ở *Văn-té tháp loại chung-sinh* đích-thực là tình riêng cao-cả của con người Nguyễn Du bất-ngát lòng nhân-vật.

III. — GIÁ-TRỊ VĂN-CHƯƠNG

Bài *Văn-té tháp loại chung-sinh* làm theo lối văn tấu-bút, nhưng vẫn cực-kỳ trôi chảy, và có nhiều điểm đặc-sắc. Thể-cách ngâm buồn càng làm cho văn réo-rắt, và nâng cao hiệu-lực truyền-cảm của áng văn rất nhiều.

1.— TỪ-NGỮ — Bài ca này tuy ngắn, nhưng cũng mang đủ tính-cách của một áng văn cùn-diễn quí-tộc danh-tiếng xưa : văn dùng nhiều danh-từ Hán-Việt, nhiều diền-cố, nhất là những chữ của nhà Phật, song trong tay thi-sĩ những của vay mượn ấy đã biến-hóa mà khoác một linh-hồn, một sắc-thái riêng : thanh-thoát và cực-kỳ trang-nhã. Văn lại mang rõ-rệt tinh-thần của lời nói bình-dân, nhưng

hình-thức vẫn mới và nhẹ-nhàng, sáng-sủa, nên vừa duyên-dáng, vừa truyền cảm mạn. Đó là những ưu-diềm tòng-quát về lối vận-dụng từ-ngữ của Nguyễn Du, những ưu-diềm mà ta sẽ thấy lại nỗi bật và thầm-tình trong *Đoạn-trường tân-thanh*.

Tuy-nhiên, từ-ngữ trong *Văn-té tháp loại chung-sinh* lại theo một xu-hướng nè-nép riêng để phục-vụ cho phuong-diện trí tưởng-tượng. Trong bài văn, tác-giả tỏ rõ cái đặc-tài sử-dụng từ-ngữ thích-dáng và chu đáo. Đặc-biệt về những cảnh âm-dài, những cảnh phảng-phất u-minh, nhà thơ khai-thác những tiếng ma-mị, bâng-khuâng, nhẹ-nhàng, ngâm-ngùi làm thành một đặc-diềm riêng của áng văn. Đối với ông, будi chiều sơ-thu ấy phải “lác-dác sương-sa», với nào là cái cảnh đường dài đưa vào mõi-dịa pho-phát hàng bạch-dương « bóng chiều man-má» , cảnh « mưa ngâu sùi-sụi », cảnh « hoa may lạnh buốt xương khô », cảnh « ngàn lau nhuộm bạc, lá ngô rụng vàng » gợi lên những chiều u-buồn xa vắng mông-mênh, sương sa gió rét, phảng-phất âm-huyền. Dưới ngọn bút thần của ông, cảnh âm-phản là là một cảnh thực, iùng-iợn, đó là một đêm dài “tối tăm trời đất”, đó là một « đêm mưa », hiện lên khóc kè lú qui không đầu, đó là cảnh « rừng sim » ngo-ngần những âm-vong lạc-loài « càng năm càng héo, một đêm một dài », đó là cảnh « trời xám-xầm mưa gào gió thét, khí âm-huyền mờ-mịt trước sau », từ bên trong vắng lén tiếng khóc dữ-dội náo-nùng, song ấy cũng là cảnh « gió trăng hiu-hắt, lửa hương lạnh-lùng » âm-vang truyền mãi tiếng kè-lè nhớ thương đầy oan-khổc của kẻ lìa cửa lìa nhà, tiếng khóc u-ơ của con trẻ... Ta như thấy bao nhiêu bộ xương khô cụ-cụa vì « lạnh-buốt », những hồn bồ-côi « l่าน-lứa bao niên », hoặc « thắt-thều dọc ngang », hay « thở-than dưới đất ăn nằm trong sương », sờ-soạn, chen-chúc nhau tìm ra khi tắt mặt trời, và vội-vàng lánh ăn khi đêm tàn gà gáy ngày lên... Những âm-vong ấy sinh-hoạt y như người dương-trần da-mang, những cõi-hồn « ngàn-ngo », « rầu-rầu » vì nợ đời gió bụi còn cưu-mang, vì nỗi oan-khiên còn dày-dầy trong lòng, vì cái chết dữ đã đặc-khoét vết thương đời càng thêm sâu... Sự lựa-chọn từ-ngữ chu đáo kia làm cho những tiếng chính — người xưa gọi là nhân-tự — có một sức gợi-cảm đặc-biệt, có một trọng-lượng ngân-động lẹ-lùng, xui cho người nghe văn bỗng-dưng như lạc vào một thế-giới mông-mênh, xa-thẳm, trăm loài ma mồ-nấm chung quanh với tiếng lá rụng, mưa rơi, gió lất-lay, « lập-lòe ngọn lửa ma chơi »... Tài vận-dụng từ-ngữ của Nguyễn Du càng tài-tinh hơn khi tả nhiều cảnh tương-tự, mỗi cảnh vẫn có ít nhiều nét khác-biệt, song nhờ ở khói cảm-quan tế-vi và mẫn-tiệp, tác-giả đã tạo những nhịp-diệu thích-hợp,

hè những chữ xác-đáng nói lên cái khía-cạnh riêng-tư của từng trường-hợp, từng người. Kẻ mưu đồ vương bá, vào thuở sinh-thời gây nên cảnh «mưa sa, ngói lở», đến lúc chết đi thì làm «quỉ không đầu đón khóc đêm mưa», kẻ «màn loan trường huệ» khi gặp cảnh «trâm gảy bình rơi» thì hồn «ngần-ngo trong cõi rừng sim», «càng năm càng héo, một đêm một dài», kẻ buôn-bán nhọc-nhằn lúc sống thì «đòn gánh tre chín dạn hai vai», lúc thác đi thì, «hồn đường phách sá lạc-loài nơi nao»...

Trở lên là những thí-dụ về phương-diện vận-dụng từ-ngữ theo xu-hướng nghệ-thuật trường-tượng của Nguyễn Du rất đặc-biệt trong *Văn-lết thập loại chủng-sinh*, những ngón bút-pháp có thề chứng-minh cho lối từ-ngữ phong-phú và ngòi bút diêu-luyện tài-hoa của tác-giả vậy.

(Còn tiếp)

Giáo-sư PHẠM VĂN DIÊU

Tòa-soạn VĂN-HÓA NGUYỆT-SÀN
NHA VĂN-HÓA (Bộ Quốc-gia Giáo-dục)

266, Đường Công-ly — Sài-Gòn

Điện-thoại: 24.633

※

- Chủ-nhiệm : NGUYỄN-KHÁC-KHAM
- Chủ-bút : THÁI-VĂN-KIỀM
- Quản-ly : BÙI-ĐÌNH-SAN
- Thư-ký : NGUYỄN-VĂN-NINH

※

Án-Quán : BÌNH-MINH

149, Đường Yên-Đô — Sài-Gòn

Tổng Phát-Hành bán lẻ : THỐNG-NHẤT
329, Đại-lộ Trần-Hưng-Đạo — Sài-Gòn

VĂN-HÓA — SỐ 55



KHIẾU THÍCH-NHỊ

-Phạm Xuân Đẹ-

Có lẽ ngày nay, không ai là không hiểu rằng: một trong những định-luật thiên-nhiên của Tạo-Hóa, là sinh-vật phải thích-ing với hoàn-cảnh. Ở Nam-cực hay Bắc-cực, thực-vật và động-vật đều có một hệ-thống cầu-tạo bắt cháp giá lạnh; ở Sa-mạc, lạc-dà có thề nhịn uống lâu ngày. Nơi rừng-rú là chốn tranh-đua tàn-bạo, khỏe được yêu thua, các thảo-mộc thường chan-hòa nhựa sống, và các dã-thú đều có nanh vuốt, hay một phương-tiện tự-vệ khác, để tránh khỏi những hiệu-lực tàn-nhẫn của luật đào-thải thiên-nhiên. . . . Hơn nữa, Vạn vật-học cho ta biết: có giòng tắc-kè (camélion), mà màu da luôn luôn biến đổi, để hòa nhíp với hoàn-cảnh nhất thời. Vật kia trở thành xanh hay xám, tùy theo sắc-thái của cành cây, nơi nó leo trèo hay tạm trú. Tạo-hóa an-bài như vậy, để nó có thề lẩn tránh dễ dàng, không bị giòng thủ hăm-hại. Riêng đối với thè-nhân, luật thích-ing càng có một tính-cách quan-trọng hiền-nhiên. Các nhà bác-

(1) Khiếu thích-nhị : sens d'adaptation

VĂN-HÓA — SỐ 55

học tin rằng : về thời cổ sơ, khi giòng người còn ăn sông nuốt tươi, thi thân-hình cao lớn, sức lực dồi-dào, đê có thể băng rừng lội suối, vượt dốc trèo non, mà tim thực-phẩm hàng ngày. Theo lâu xưa vét cũ, rằng con người Thượng-cõ đã lớn lại dài, mọc chồi ra ngoài miệng, trên hai chiết hàm không-lỗ, thô-bì ; còn trán thì dẹp và nhô như đầu loại cá trê, chứ có đâu được vuông-vắn cân-dối như hiện-thời. Song, một định-luật sinh-lý học đã nêu lên nguyên-tắc như sau : một cơ-thể được dùng đèn luân, thi càng ngày càng nở-nang đều đặn. Trái lại, một bộ-phận ít hoạt-động, thi sẽ dần dần sờ-sác, hao-mòn. Bởi vậy, qua các thế-kỷ, vì con người chịu tim-tòi, suy-xét, nên bộ óc mỗi ngày một nở-nang, và xương trán mọc cao lên. Đóng thời, người ta tìm ra lửa, rồi biết nướng xào dùn nấu, thực-phẩm trở nên nhẹ nhàng, mềm-dẻo ; rằng lợi không còn phải nhai-cắn dữ-dội như thời cổ xưa, đổi hàm biến thành nhô-nhắn, xinh-tươi, mắt về hung-hỗn, góm-ghé của thời man-dã... Căn-cứ vào nhận-xét ấy, nhà văn Anatole France đã dùng một ngọn bút trào-phúng dí-dòm và tài-tinh mà phòng-doán tương-lai, mô-tả hình-dáng mà thè-nhân một ngày kia, rồi ra, tất sẽ có. Đó là những con người đầu óc to lớn lẹ-thường, vì ai này sẽ có thói quen suy-nghi. Nhưng, thân-hình thi mong-manh, éo-là; vì nhờ có khoa-học, thè-nhân không cần ăn uống và hô-hấp như ngày nay, chỉ cần nhấp một ly chất bột đê thay thế cho thực-phẩm, thờ một chút dưỡng-khí trong trèo, chứ đâu còn phải tắm gội trong một không-trung, đầy rẫy những trần-ai vẫn-đuc. Sau hèt, chân tay sẽ nhô-xiu gầy-còm như que cùi, vì không ai còn phải nõ-lực, chỉ bầm vào một khuy điện, chỉ phác qua một cù-động nhẹ-nhàng, cũng điều-khiên được cơ-khí tôi-tan, mà di-chuyển dễ dàng, dù phải băng mình ngoài ngàn dặm ...

Hiểu biết như thế, các nhà bác-học, các triết-gia, các thày-giá, đã tìm hết cách áp-dụng định-luật thích-ứng kè trên vào đời sống cá-nhân và xã-hội. Trong mây trang dưới đây, thiết-tưởng ta nên xét xem, nhà giáo-dục nên khai-thác khả-năng kia ra sao, trong việc rèn-tập tuổi xanh.

I.—VỀ THÈ-CHẤT

Về thè-chất, sức thích-ứng được luôn luôn áp dụng trong thường-nhật. Kè ôm yêu, nhìn đôi lứa ngày, mà mới khôi, không thè nhất-đán ăn uống như người lành-mạnh. Họ bắt đầu phải dùng những thực phẩm nhẹ nhàng như: cháo, canh, xúp, rồi mới có thè tầm-bó hơn.

Người mới ở Trung-châu lén nghỉ mát ở Cao-nguyên, phải thận trọng về y-phục, đê không đột-ngột đi từ nóng tới lạnh, đê sinh ra ôm-yêu. Người Mèo sống nơi Thượng-Du Bắc-phần, vào khoảng cao-độ từ goo thước trờ lên, không thè tới trú-ngụ ngay ở chốn thung-lũng, trong bầy không-khí âm-lắp, nặng-nề; họ phải tập dần cho quen khí-hậu. Giới trống-trọt, cũng thiết-lập những nhà kính, đê chăm bón ít nhiều cây-cối ngoại-lai, những thảo-mộc cần phải có nhiệt-độ thích-nghi. Thảo-cầm viên Sài-Gòn cũng có cơ-sở riêng-bié特 để vun-sói những giống lan từ Cao-Nguyên mang xuồng.

Riêng nhà giáo-dục, thi càng phải căn-cứ vào khiếu thích-nghi của trẻ em, trong việc luyện-tập cho chúng nên người. Từ thế-kỷ thứ XVIII, J.J. Rousseau đã chỉ-trích những cha mẹ quá chiều-chuộng con cái, đê chúng sống trên tơ lụa, ngồi trong bông nõn như người Âu-Tây thường nói, khiên chúng xanh-xao, yêu-ót, hơi ra nắng gió, hơi chịu nặng-nhọc, đã ôm đau, mệt-mỏi. Rousseau hô-hào gia-dinh và học-đường phải cho thanh-niên dầm mưa, dãi nắng, chịu đựng nhọc-nhàn mà thành người gan-dá. Ngày nay, phong trào thè-dục, thè-thao trỗi dậy khắp nơi. Không ai còn lầm tưởng rằng : một thư-sinh phải có thân-hình mảnh-khảnh, nho-nhã; một thiếu-nữ phải thướt tha éo-là, như nhành liễu dưới trăng thu, trai tài gái sắc không thè vai u, thịt bắp, như những kè phàm-phu tục-tử. Thành-kiện ấy đã thuộc về quá khứ xa-xăm. Người người đều hiểu rằng : tuổi xanh phải có những cánh tay cứng-dẫn, những thân-thè tráng-cường, mới có thè phụng sự non sông và làm tròn nhiệm-vụ. Tuy nhiên, ta không có quyền lảng quên khiếu thích-nghi. Đã dành rằng yêu-ót là kém hèn; nhưng rèn-tập quá độ, quá sức, mài-miết tranh đua đèn thành lao lực, thi lại là gieo hại. Nhà giáo-dục phải trù-liệu sao, đê các cuộc tập-rượt thích-ứng với khả-năng cá-nhân, cũng như với hoàn-cảnh địa-phương, thi mới mong hái được những kết-quả dồi-dào, mong muôn ..

Và chặng, một trong các nguyên-tắc quan-hệ nhất của giáo-dục, là các cô gắng phải phù-hop với từng giai-đoạn phát-triển của học-sinh. Tí-dụ, sức trẻ không thè ngồi lâu một chỗ đê chăm-chú, theo dõi một vần-dé. Vì thè, thời-khoa-biều của nhà trường chỉ trú-liệu mỗi bài chừng mười lăm phút, hay nửa giờ, cho lớp Ba tiờ xuồng, rồi dần dần mới dành cả một giờ cho các lớp tiên. Lại nữa, tuổi xanh là tuổi hiếu-động. Nếu ta bắt buộc con em ngồi ngoan-ngoãn hàng giờ ở thư-phòng, như ít nhiều gia đình nệ-cô, vẫn có thói quen như vậy,

thì thật là tai-hại, trái hẳn với tâm-lý, với khiếu thích-nghi của trẻ em. Ở các nước tân-tiên, gia-dinh và học-đường không bao giờ yêu - cầu con em tập - luyện với những cử - chỉ có hại cho cơ - thể đương ở thời-kỳ này-nở. Và đây là một tỳ-dụ cụ-thể. Từ sáu đến tám tuổi, chúng biết điều - khiên các bắp thịt lớn, như cầm đồ chơi hay vật - dụng bằng cả hai tay hay cả một bàn tay, nhưng chưa xử-dụng được một cách điều-hòa, các bắp thịt nhỏ bé. Tay và mắt chưa phối-hợp được hẳn-hoi. Lúc đó, nếu bắt chúng làm đồ thủ-công khô-khăn, hoặc mang vác các vật - dụng mảnh dẻ hay nặng nề, thì chúng tất sẽ làm đồ vỡ tan-tành. Một mặt khác, nếu cho chúng luyện-tập thể-thao với những nỗ-lực quá đáng, thi tất có hại cho các bắp thịt, hay các đốt xương, trái hẳn với sự nảy-nở điều-hòa và tự-nhiên của thân-thể. Song le, về phương-diện thê-chất, có lẽ không thấy trường-hợp nào, mà tính cách cần-thiết của sự thích-ứng lại rõ-rệt hơn, là các trường-hợp chính-hình thuật (1). Thật vậy, khi trẻ em hay người lớn bị gãy xương, mà vết thương mới được điều-trị lành mạnh, thì bệnh-nhân còn phải tập-luyện cho bộ-phận vừa chữa khỏi, biết thích-ứng mà cử-động dễ dàng như trước. Thời thường, đương sự phải thao-luyện hàng hai, ba tháng ròng. Xương đã liền, mà chõ bị thương cũ không được uốn-nắn cho đúng phép, để trở thành mềm-mại như xưa, thi tuy không đau-dớn nữa, nhưng nơi đó đã trở thành cứng-nhắc, mà cõ-tăt; Y-khoa gọi đó là phương-pháp thích-ứng-hóa (2).

II. — VỀ TRÍ-NĂNG

Một trong những phương-sách giáo-dục quan-hệ nhất, là bài vở phải phù-hợp với tâm-lý học-sinh, tức là với trình độ hiếu-biết của họ. Dạy bảo quá sớm hay quá khó, thi không những chẳng ích gì, mà lại còn vô cùng tai-hại. Ở nước nhà, biết bao thanh-thieu niên đã lao-lực học của họ, vì thế, mà vướng phải trở ngại. Một trò em nói tiếng là Nhieu trò phải ngừng học để re ngang, không phải vì gia cảnh hay vì ôm yêu, mà chỉ vì học-hỏi thiếu phương-pháp, nên sớm sinh ra chán-nản hay học-nhẫn. Ở Mỹ-quốc, sau bao nhiêu trắc-nghiệm, các nhà giáo-dục nhận thấy

(1) Orthopédie.

(2) Réadaptation.

rằng : con trẻ chỉ nên bắt đầu tập đọc khi đã đủ sáu tuổi rưỡi. Nếu học sớm hơn, thi không những chậm tiến mà còn có hại về tinh-thần. Một nhận-xét rùng-rợn hơn nữa, là các đường-đường Hợp-chung-Quốc ghi chép rằng : Một số lớn thanh-thieu-niên mắc bệnh thần-kinh, chỉ vì tập-đọc vỡ lòng quá sớm, thiếu sự thích-nghi.

Muôn cho các môn học thích-ứng, khoa sư-phạm khuyên ta chó lảng quên mày phương-tiện như sau :

— *Phân độ các khó khăn* (1). Trong khi dậy dỗ, ta sẽ đi từ dẽ đến khó, dẽ tuân tự nhiên. Tí-dụ, mới học viết, trẻ bắt đầu gạch những nét dọc, cho thẳng-thắn, rồi mới chép thành chữ, thành câu. Học toán, phải tập đếm, rồi mới cộng, trừ, nhân, chia, mà đi tới tính đòn khô-khăn. Ngay các nhà bác-học, suốt đời khảo sát, hoặc phiêu-lưu ngoài nghìn dặm, nơi góc bờ, chân trời, hoặc cầm-cù nghiên-cứu trong sự âm-thầm, tĩnh-mịch của các phòng thí-nghiệm tòi-tân, các bậc ấy cũng không quên mở sét các vần-de nan-giải, phân-tách ra từng chương, từng mục, từng bộ-phận còn con, để thăm-dò, tìm hiểu, cõi vén một góc bức màn bí-mật của trẻ Tạo đành hanh. Họ thường phải căn-cứ vào những chi-tiết nhỏ bé, để cõi nhận ra tia sáng của Chân-lý cao siêu.

— *Đi từ quen biết đến xa lạ* (2). Thanh-niên nên nhận-xét những cái mắt thè, tai nghe mà luận ra những điều cần-hiệu biết. Nhìn sóng trào Nam-Hải, họ phỏng đoán cảnh tượng của Đại-Dương. Đứng trước cửa bờ Sài-thành, họ mường-tượng đèn những hải-cảng xa-xăm trên năm châu bốn bờ. Qua nơi sơn-cuộc — Cao-nghuyên, họ nghĩ tới cảnh rừng-rú âm-u ở Phi-Châu hay Tân Thế-Giới...

— *Đi từ gần đến xa* (3). Họ khảo-sát phong cảnh hay nhân-vật địa-phương, rồi mang so-sánh với những hiện-tượng nơi hải-ngoại. Họ cảm-thông với bạn đồng-song, với các người thân thuộc, để liên-tưởng đèn tình nhân-loại, đèn dây liên-lạc trên quốc-tะ.

(1) Graduer les difficultés.

(2) Du connu à l'inconnu.

(3) Du proche au lointain.

— Từ cụ-thè đến trùu-tượng (1). Các đối-tượng do giác-quan nhận thấy, bao giờ cũng dễ hiểu, dễ biết hơn là các khái-niệm, do trí tưởng-tượng nêu lên. Vì vậy, khoa sự-phẩm khuyên ta nên dùng học-cụ, như vật-dụng, tranh-ảnh, địa-dồ, để thanh-niên hình-dung được rõ-ràng các điều học hỏi.

Các nhà giáo-dục còn coi kiền-thức như các thực-phẩm tinh-thần cáo-quý, song cần phải phù-hợp với ti-vị của mỗi cá-nhân. Muôn hái được những kết-quả mỹ-mẫn thì phải ăn uống cho ngon lành, để rồi còn tiêu-hóa dễ-dàng. Trái lại, nếu học hỏi cho nhiều, mà không linh-hội được đèn-noi đèn-chòn, thì chí-thâu được một mớ tài-liệu vô-vị, tồi-tăm, ròi-rạc, chẳng thích-ứng với ta, mà còn làm mờ ám cả trí sáng-suốt, tinh-khon....

III — VỀ CẢM-NẮNG

Về phương-diện cảm-nắng, tâm-lý-học nghiêm rằng: thanh-thiếu-niên cần phải được an-ninh về kinh-tè và tinh-thần (2), mới có thể tiến-tu mỹ-mẫn. Ai cũng hiểu rằng: họ có đủ ăn, đủ mặc, không bị bức-rút vì cơ-hàn, mới có thể yên-vui học-tập. Nhưng, họ còn cần được thư-thái trong tâm hồn, không chút e-dè, bối-rồi. Nhân thè, một trong những nguyên-tắc tôi quan-trọng của khoa sự-phẩm mới là trù-liệu sao cho họ được hân-hoan rèn-tập. Người Âu-Tây đã nói: «Không có hứng-thú, thi không còn gì đáng gọi là giáo-dục». (Il n'y a pas d'éducation sans joie). Thè mà, muôn có an-ninh như vậy, thi hoàn-cảnh của học-đường tất phải thích-ứng với tinh-tinh si-tử. Nếu đèn trường không thông, thi chỉ những e-cùng ngại, những lo-cùng sầu, còn tâm-trí đâu mà nhận-xét, tim-tỏi, mà cõi-gâng, ganh-dua. Trong bài thơ «Niềm hồn quanh đầu tiên» (Première solitude, 1869), thi-sĩ Sully Prudhomme mô-tả nỗi khô-tâm nào ngại bài, ngại học; nào thầy bồng thầy thi run-sợ; thầy bạn chè-giẫu thi mùi-lòng. Đêm tối, ngắm nhìn những gọng mèn nháp-nhô trong phòng ngủ, thi liên-tưởng đến những năm mồ giửa một bãi tha-ma âm-u, lạnh-léo. Các trò này đã đột-ngoặt từ nhà đèn trường, không được dân-dân sáu-soạn để có thể thích-ứng với không-khổ tinh-thần của học hiệu; và như thè, thi còn nói gì đèn việc theo dõi đèn sách?

(1) Du concret à l'abstrait.

(2) Sécurité économique et mentale.

Để hoàn-cảnh phù-hợp với tâm-lý học-sinh, nền giáo-dục mới khuyên ta nên dùng mầy phương-sách chính dưới đây:

— Sửa soạn cho các môn dạy được linh-dộng, thiết-thực và cụ-thè; lại không quên trang-hoàng phòng học, khiên thanh-thiếu-niên sống trong một khung cảnh xinh-tươi và êm-ấm, như chốn gia-dinh. Từ thế-kỷ XVI, Montaigne đã kịch-liệt chỉ-trích nền giáo-huấn quá ư nghiêm-khắc, biến đổi nhà trường thành những ngục-thất tồi-tăm, đầy rẫy những tiếng rên-ri của trẻ bị đánh đòn.

— Thương-yêu học-sinh và săn sóc họ như con cái trong nhà. Ông thầy không có quyền thờ-ơ, lãnh-dạm, hay ghét bỏ một trò nào. Các em lười-bièng hay tinh-nghịch, càng đáng được chăm-nom chu-dáo.

— Khích-lệ mọi người, không để một ai tự-ty mặc-cảm. Nền sự-phẩm mới nhắc ta biết rằng: dù một trò em dó kém cỏi tối-dâu, cũng gồm một địa-hạt, như thể-thao, hiệu-doàn, văn-nghệ..., trong đó, đương-sự chiêm phản-tru-thắng hơn cả các bạn đồng-song. Ta nên căn-cứ vào đó, mà khen ngợi, để trẻ này được sung-sướng mà tự thầy phản-khởi trong lòng....

— Rèn-tập cho họ đi từ khờ-khở đèn khôn-ngoan, từ lệ-thuộc đèn tự-do. Khi họ biết tự-dộng, như nêu ra một sáng-kiến, làm lây một công-việc tè-nhị, khó-khăn, hoặc tìm ra một điều học-hỏi không cần có lời chỉ-dẫn, thi họ tắt trở thành bạo-dạn, không bối-rồi, e-dè, như khi còn phải theo người chăn-dắt.

— Cộng-tác chặt-chẽ với gia-dinh. Ông thầy cần luôn-luôn tiếp-xúc với phu-huynh học-sinh, không những để tìm hiểu trẻ, mà còn để biết gia-cảnh từng em, ngõ-hầu tránh hết những điều mâu-thuẫn, hay quá ư khác-biệt giữa nhà và trường. Có như thè, thi mới được một hoàn-cảnh thích-nghi cần-thiết.

Lại nữa, nhà giáo phải dán-do, cân-nhắc, để trù-liệu sao cho sự thường-phat thích-ứng với tâm-lý học-sinh. Khoa sự-phẩm khuyên ta nên chú ý đèn một vài chi-tiết đáng ghi:

— Ta chớ nên trừng-phạt trong khi tức giận: nếu không, tuổi xanh sẽ lầm-tưởng là ông thầy hành động vì thù ghét, thiêu sự công-minh.

— Đừng nên thường phạt quá nhiều, khiên trẻ em quen-đi, mà trở thành thờ-ơ, lãnh-dạm. Tâm-lý học cho ta biết rằng: sự phê-bình có hiệu-quả nhất, là

sự kiêm-diem làm cho thanh-thiều-niên tự thay được phản-khởi, hay bị ngượng-
ngùng, e-thẹn, đối với các bạn đồng-song.

— Ông thầy cần nhận-xét tinh-tinh con em, để không bao giờ đi-quá tròn.
Với học-sinh giàn tinh-cảm, một lời trách-móc nhẹ-hàng, một vẻ mặt băn-khoắn
khó chịu, cũng đủ làm cho họ ngậm-ngùi, hối-hận. Trái lại, với trẻ ương-ngạnh,
thì ta lại cần phải nghiêm-nghi, gắt-gao....

Tóm lại, ngay với kẻ trưởng-thành, ngôn-ngữ và cử-chi của ta phải thay-
đổi tùy từng cá-nhân hay trường-hop. Buồn tái hay vui mừng thái quá, cũng có
thể làm cho người ta ôm yêu bất thường.

(Còn tiếp)
PHẠM-XUÂN-BỘ



THÈ-LỆ MUA VĂN-HÓA NGUYỆT-SAN

Mỗi số (Tu-nhân) :	12\$ — 1 năm	10 số :	120\$
	nửa năm 5 số :		60\$
Mỗi số (Công-sở) :	24\$ — 1 năm	10 số :	240\$
	nửa năm 5 số :		120\$

Gửi bảo-dam, mỗi số tính thêm 7\$00

Ở ngoại-quốc, xin gửi thêm cước-phí

- ★ Mua dài hạn V.H.N.S., xin gửi phiếu mua báo và ngân-phiếu về Ô. GIÁM-ĐỐC NHA VĂN-HÓA, số 266, Đường Công-lý, Sài-Gòn.
- ★ Bài soạn đăng tạp-chí, xin gửi về Ô. CHỦ-BÚT VĂN-HÓA NGUYỆT-SAN, số 266, đường Công-lý, Sài-Gòn.
- ★ Bài của các bạn gửi đến Tòa-soạn, nếu không đăng được, không có lệ trả lại bản thảo.



NÀNG MẠNH-KHƯƠNG TRONG VĂN CHƯƠNG HOA-VIỆT

—Vũ-Đức-Trinh—

XUA cũng như nay, tại Châu Âu cũng như tại Châu Á, các nước đều
hạnh diện về những thứ gì làm vang cho quốc thể. Hiện nay, thế giới
đang tán thưởng Hoa-Kỳ với Nga-Sô về những phát minh nguyên tử, khinh
khí, và vệ tinh của họ.

Giá trị vật chất của khoa học thực nghiệm còn cao như thế, huống hồ
giá trị tinh thần của những áng văn chương. Việt-Nam, tuy bé nhỏ, song
đã sản xuất nhiều áng văn chương hay tuyệt vời làm rạng rỡ quốc thể mình
trên trường quốc tế. Trong số những áng văn này có quyền *Chinh Phụ*
Ngâm do ông Đặng-trần-Côn (1710 ? - 1745 ?) sáng tác bằng tiếng Trung-Hoa
theo lối nhạc phủ, rồi bà Đoàn-thị-Điêm (1705-1748) dịch thuật sang tiếng
Việt-Nam theo thể song thất lục bát. Đây là thi phẩm có nhiều giá trị. Bài
này sẽ bàn đến giá trị luân thường.

Cả cuốn sách là một khúc ngâm dài hay là một bức thư ngỏ, nàng
chinh phụ viết, gửi chàng chinh phu, trong ấy có lâm câu tiết lộ đức hạnh
cao quý. Ngoài cuốn sách kia, chúng tôi sẽ trình bày thêm mấy điểm về
cuộc đời nàng.

CHƯƠNG I CUỘC ĐỜI NÀNG MẠNH-KHƯƠNG

Thường những người đọc nguyên bản của ông Đặng-trần-Côn hay dịch
phẩm của bà Đoàn-thị-Điêm vẫn tưởng cách đơn sơ rằng: cốt truyện ấy

hoàn toàn do trí vẽ của người viết bày ra. Sự thật không phải thế. Nàng chinh phụ là nhân vật lịch sử : có tên, có họ, có chồng, có con. Sở dĩ chúng tôi dám đưa ra những điều quả quyết mới mẻ là vì chúng tôi căn cứ vào tài liệu của ông Lý-văn Hùng, một nhà bác học chuyên khảo cứu về văn hóa Tàu và ta. Ông so sánh nội dung nguyên bản của họ Đặng với kết luận sau này : Nàng chinh phụ trong quyền *Chinh Phụ Ngâm* là người có thật.

Điểm 1 THÂN THẾ NÀNG MẠNH-KHƯƠNG

Xét về lịch sử và hoàn cảnh, tức là thời gian và không gian, ông Đặng-trần-Côn thuật truyện gia đình xã hội bên Trung-Quốc. Có nàng chinh phụ thương nhớ chàng chinh phu phải đi ngăn sóng giặc ngoại xâm ở Vạn-Lý Trường-Thành. Nàng đi tìm chồng và chết luôn ngoài đó. Tình tiết lâm ly, thê thảm, gây xúc động ở cõi lòng người, đến nỗi họ dựa vào cốt truyện kia mà biên soạn bi kịch và tiểu thuyết.

Quyền Hoa-Triệu Sinh Bút Ký 花朝生筆記 và bài Minh của Hoàng-thế-Khang 黃世康 người huyện Bồ-Trung, tỉnh Phúc-Kiến, tường thuật về nàng chinh phụ như sau :

Trong sử nhà Tần (255-506), đời vua Tần-thủy-Hoàng (221-209) có người con gái họ *Hira* 許, tên là *Mạnh-Khương* 孟姜, gả cho người con trai họ *Phạm* danh giá. Ông thủy tổ nàng là Văn-Thúc, một chi nhánh của vua Viêm-Đế *Thần-Nông* (2737-2697), cùng dòng dõi với Lạc-long-Quân, con Kinh-Dương-Vương, làm vua đời Hồng-Bàng (2877-258). Nàng được thám nhuần văn hóa của các Đế vương đời nhà Chu (1122-255) để lại, cùng với văn hóa hiền thực của Nga-Hoàng và Nữ-Anh là hai vợ vua Thuấn (2255-2205). Bởi thế, từ nhỏ nàng đã tiêm nhiễm đạo đức, đã hấp thụ thư hương theo tinh thần gia phiệt.

Nàng kết hôn được ít lâu thời nhăm lúc vua Tần-thủy-Hoàng mưu tính một công cuộc vĩ đại. Sau khi tâu ôn tinh xong sáu nước : Yên, Triệu, Hàn, Ngụy, Tề, Sở, vua muốn phòng ngừa cuộc xâm lăng của bọn Hung-

Nó ở miền bắc, mới truyền xây Vạn-Lý Trường-Thành để làm biên giới từ Lũng-tây ở mạn tây đến Liêu-Đông ở mạn đông. Bề dài tường định xây là 1.250 dặm Anh : nếu tính cả những ngách và chỗ quanh co, thi đến hơn 2.000 dặm ; bề cao từ 20 đến 50 thước Anh ; bề dày từ 15 đến 25 thước. Dọc theo phần lớn chiều dài, tường đổi diện với những khối gạch khổng lồ hoa cương, và có những tháp canh ở nhiều quãng.

Vua đặt công trình lớn lao ấy dưới quyền chỉ huy của đại tướng Mông-Điềm và dưới quyền kiểm soát của thái tử Phù-Tô. Công trình phải chia ra nhiều khoảng cho tiện bẽ hợp tác với nhau trong việc chấp nổi. Có một số người đốc công, trong ấy, ông Lý-ông-Trọng, người Việt-Nam, chiếm địa vị đáng kể. Ông đóng binh giữ đất Lâm-Thao và trông nom việc xây cất ở miền Lũng-Tây nước Tàu.

Vua truyền huy động tới 1.000.000 người thanh niên (từ 18 đến 45 tuổi) đi sưu-dịch. Vì thế trong nhân dân, vợ khóc chồng, mẹ khóc con, thảm náo. Sau chuyến trãi di, những người chồng, người con đó không biết đến bao giờ mới trở lại, và không chắc có trở lại nữa hay không.

Trong số những kẻ phải đi ra biên giới có chàng Phạm-Thực, chồng nàng Mạnh-Khương. Tuy chàng là sinh viên, con nhà danh giá, song cũng phải tuân lệnh vua mà đi góp công, trong việc hấn ngữ quân địch phía bắc. Ban đầu chàng ở trong hàng ngũ quân đội, đến sau sát nhập đạo binh xây chiến tuyến để chống bọn Hung-Nô. Việc xây cất thành lũy hay bị cắt quăng vì bọn này quấy phá. Thành thử cần có thêm bộ đội chiến đấu ở kèm những toán công binh. Chàng ra đi, nàng ở lại, gây nên cảnh biệt ly đau xót. Vắng chồng, nàng phải chịu biết bao nỗi đau khổ ! Cha chồng đã khuất núi, đẻ lại mẹ chồng. Nàng thay thế chồng mà phụng dưỡng mẹ và dưỡng dục con, đứa con tên là *Bằng* 邦. Nàng làm việc để kiếm tiền tiêu cho gia đình, vì chồng không có tiền gửi về giúp đỡ. Có khi nàng già gạo dưới ánh trăng thu, có lúc nàng quay tơ trong mùa xuân buỗi sớm. Tiếng già gạo hòa với giọng đê kêu, tiếng quay tơ uốn theo cung quốc gội.

Đối với mẹ chồng, nàng vẫn làm tròn nghĩa vụ mà hỏi han, săn sóc. Mẹ chồng ủ ê, vì nhớ thương con. Chiều chiều, bà đứng tựa cửa, mong con về. Lâu ngày thấy vắng tin con, bà không chịu đựng nổi. Bà lo buồn hết sức, rồi ngã bệnh mà qua đời. Một mình nàng gánh cả việc hiếu việc tang và lo xong xuôi việc chôn cất.

Điểm 2

HÀNH ĐỘNG CỦA NÀNG MẠNH-KHƯƠNG BỐI VỚI CHÀNG PHẠM-THỰC

Trải nhiều tiết mùa đông lạnh lẽo, Mạnh-Khương vẫn may áo ấm gửi cho chồng đang chịu rét ở cõi biển thùy xa xăm. Rồi nàng hốt nhiên thấy bất tin chồng. Đang dǎng mẩy nằm trườn, nàng mới mắt ngóng xem. Nàng không giặc nỗi những con đau buốt trong tâm hồn. Thân hình nàng ra tiều tụy, chịu vất vả, chống đỡ cuộc mưu sinh. Đến sau, nàng phong phanh nghe tiếng đòn, nhọc quá đỗi, nên có nhiều người ra gầy mòn, ốm yếu, rồi thắc đi. Nàng nhàn. Nàng đắn đo việc tòng quyền khi ngộ biến. Nàng nhất định tới đem gửi con, rồi vung chân, rảo bước.

Nàng theo đường vạn lý; đoạn từ miền bắc Đông-Định nước Sở di lên phía bắc, đến kinh đô Hán-Dương. Nàng nghe đồn thổi: Bọn người làm sứu dịch đã lên vùng tây bắc. Nàng lại đi từ miền sông Hán-Thủy đến dải núi Tần-Lĩnh, mà giảng về hướng tây; đoạn cứ theo sông Tất-Xuyên mà đi thẳng lên phía bắc. Dọc đường, hễ gặp ai tự phía bắc về, nàng cũng cúi tin chồng nàng. Nàng tiếp tục đi. Dẫu bị tuyet làm ngăn trở, nàng cũng cứ Tới sông Hắc-Thủy và bến Mã-Lan, nàng bị bùn lầy làm chậm bước tiến. Nàng không sợ hãi, ngã lòng. Vốn nàng có đem theo một thanh gươm, để về hướng đông mà đi. Dẫu hỏi han từng người, nhưng nàng có vẻ thất

Rốt cuộc, nàng đến một bãi cát miền đông. Thót nhiên, nàng thấy mây vẫn vũ kéo đen nghịt và luồng hơi cuồng cuộn, u ám. Đồng thời, những cơn gió bắc lạnh ghê, hồn vi vút thôi. Cùng khi đó, nàng nghe nhiều con ngựa hí lên những giọng thảm thê, và xem những đám xương trắng ngồn ngang, chập chồng, vì bỗ lay lắt bao nhiêu ngày không có ai chôn.

Trước cảnh tượng kia, nàng tự hỏi: « Có lẽ chồng ta thác mất rồi, mà thác ở đây chăng? » Nàng nghĩ thêm: « Có lẽ phần anh linh của chồng báo

điềm lạ? » Hỏi và nghĩ thế, nàng mới khấn vái vong linh của chồng, và cầu đảo Hoàng Thiên: Nếu bậc quân tử thác đi rồi, thì nàng xin một biếu hiệu, để biết. Nói xong, nàng cắn ngón tay để chảy máu, để rò vào những đống xương vô định. Thí nghiệm nhiều phen, nàng vẫn không thấy ứng nghiệm gì cả. Sau cùng, thoát khi nàng mới rò một giọt máu vào chiếc đầu lâu kia, nó liền thấm máu và đỏ rực lên hết. Nàng hiểu ngay: đấy là dấu hiệu Trời cho, để nàng biết phần linh hiền của chồng. Từ thi nàng ôm chầm lấy bộ xương đó, mà khóc ròng rã ba ngày ba đêm. Trong khoảng thời gian nọ nước mắt nàng không ngừng chảy và miệng lưỡi nàng không ăn uống..

Câu truyện nàng Mạnh-Khương khóc đòn thổi đến tai thái-tử Phù-Tô, con trưởng vua Tần-thủy-Hoàng, và đại tướng Mông-Điếm khi ấy đóng đại bản doanh ở đất Lư-Long, một ài quan trong tỉnh Hà-Bắc bây giờ (1). Hai người liền cấp tốc sai đánh xe tới Trác-Lộc, chỗ nàng đương là trung tâm của niềm thắc mắc. Hai ông gọi nàng, hỏi truyện, và tìm căn do nỗi oan ức của nàng. Nàng thưa: « Tôi không bị ai ức hiếp cả. Nguyên tôi khóc lóc thảm thê là tại thương chồng tôi chết. Chồng tôi chết vì phản sự; đó là điều thuộc về nghĩa thần dân. Tôi không oán trách vua chúa nào. Còn xét về tình phu thê, tôi làm sao tố cho xiết niêm bi ai trước số mệnh? ! Ngày nay tôi chỉ mong ước một điều: Vì chồng tôi chẳng còn sống nơi biên thùy, quan tài, thì tôi cũng xin chết theo, để có cuộc họp mặt ở suối vàng ». Vừa thốt xong, nàng nghẹn ngào, hấp hối, ngã quy, và tắt thở! Đồng thời, một dãy tường mới cất sụp đổ theo. Nghe truyện bi thảm và xem cảnh não nùng, thái tử và đại tướng nao nao cảm động; luôn cả các tướng sĩ và dân phu cũng cảm thương rất nhiều và rung rung nước mắt. Ai cũng cho tình cảnh người này giống câu truyện vợ chàng Kỷ-Lương xưa (2).

(1) Hai ông này được lệnh riêng của vua sai kiến trúc, rồi trấn biên Vạn-Lý Trường-Thành. Khi vua tạ thế, Hồ-Hợi, con của một nàng cung phi, và Triệu-Cao, thừa tướng gian thần, mạo chiêu chỉ vua buộc tội hai người và bắt phải tự giết. Hai người bị chết oan. Hồ-Hợi lên làm vua, tự xưng là Tần-nhị-Thế.

(2) Vào đời Xuân-Thu (722-484) có chàng Kỷ-Lương 柯狼 là viên dũng sĩ của nước Lỗ. Chàng phụng lệnh nhà vua mà tòng chinh tại thành Củ. Khi

Thái tử hạ lệnh hành lễ mai táng. Ông cho một cặp lọng đèn đè che, một ban ca nhạc đè rầu. Ông truy tặng phẩm hàm Tả Tướng Quân cho Phạm-Thực và truy phong tước hiệu Trinh Phu Nhân cho Mạnh-Khương. Ông truyền chôn hai cỗ sảng vào một mộ cách cửa Sơn-Hải Quan chừng tám dặm, cách ven Bột-Hải chừng một dặm. Khi lễ an táng vừa xong, tức thì trời nồi cơn giông lớn, cuồng tung cát, sỏi, đá lén, làm thành núi phủ nấm mồ; trên đỉnh núi, những hòn đá chồng lên nhau như hình nàng vong phu to lớn.

Thấy việc hiền linh, người ta lập gần chỗ này một miếu đá gọi bằng Khương-Nữ Tử. Đời sau, tại Cố-Bắc Khâu, tỉnh Hà-Bắc, và ở Lộ-An, tỉnh Sơn-Tây, người ta cũng làm miếu và cũng đặt tên là Khương-Nữ Tử. Vì sùng mộ nhân đức của nàng, các kẽ gần xa hay vào chiêm bái tham dự việc cúng thờ trong những miếu kia.

Trong đời nhà Tây-Hán (206-25), nhà Đông-Hán (25-220), nhà Ngụy (220-265), mộ nàng Mạnh-Khương được các triều đình lập cho mấy bia đá. Sang đời nhà Minh (1368-1644), miếu nàng được trùng tu cẩn thận.

Ở cuối bài Minh, Hoàng-thế-Khang kết thúc : « Hôm nay tôi, Hoàng-thế-Khang, nhân dịp phiêu linh, giang hồ, cõi chiếc xe nhỏ chạy ngang đây, được bà Mạnh-Khương cho biết thêm, trong giấc mộng, cho biết thêm về sự tích của bà. Khi tỉnh thức, tôi ngắm cảnh, thì thấy trên trời những làn mây dòn dọn như ngọn cờ rung rinh, dưới đất cây cối um tùm như có màn hơi che phủ, trong biển thủy triều sớm hôm lên xuống như có luồng sức

vào trận, chàng xung phong, nhảy lên đầu thành. Lập tức chàng bị các mũi tên của giặc bắn tập trung, khiến chàng ngã rơi xuống. Đè truy ân vị anh hùng đã bỏ mình vì nước, nhà vua súc làm lễ quốc táng hậu trọng, cho vinh hiền vong hồn người quá cố. Thế nhưng, vợ chàng vẫn chưa nguôi đau đớn nỗi. Với láng điềng nàng than thở cách tuyệt vọng : « Hiện giờ tôi lẻ loi, vì trên thời không cha mẹ, dưới thời không con cái. Tôi sống không được vui. Chi bằng thác theo chồng ! » Nàng đi ra cửa thành, khóc lóc, làm cho cả những ai qua đường cũng phải rơi lệ theo. Cách mươi hôm, bỗng nhiên thành sụp, và nàng cũng tắt thở. Tích này, về sau, đời Đông-Hán (25-221), có chép vào sách Liệt Nữ Truyện 列女傳.

cùng đưa mộ bà lên xuống theo : hình bóng cuộc chìm nổi của đời người
Tôi kinh hãi, cho là lạ.

« Tôi làm một bài Minh nữa, đẽ tạc vào bia, cốt cho người đời sau,
lúc đi ngang, hiểu biết sự tích của bà. »

Điểm 8

BÀI MINH CỦA HOA-TRIỀU SINH

Sau khi nàng Mạnh-Khương chết, trải hơn 1500 năm, vào đời nhà Minh (1368-1644), có một thi sĩ, bút hiệu là Hoa-Triệu Sinh, giàu lòng thương xót cuộc loạn ly đau khổ. Săn tính ngao du, chàng vung chân đi nhiều miền để tìm thi hứng. Một ngày chàng đi ngang qua gần biển đông, đến mộ nàng chinh phụ. Chàng dừng chân, quan sát: nào cây cối um tùm, nào khói mây bao phủ, nào tiếng sấm xa xa vang dội hình như tiếng sầu thê lương. Chàng cảm động viết một bài Minh, đẽ khắc vào tấm bia dựng bên mồ :

*Đất đai xưa của nưỚc Triệu-Tiên ;
Biên giới cũ của nưỚc Cô-Trúc.
Đời nhà Ân có hai hiền sĩ ;
Đời nhà Tần có nàng Mạnh-Khương.
Hiền đức của nàng chỉ có Trời chiếu soi, thay rõ.
Dung mạo của nàng sáng như trăng mọc.
Nàng làm nội tướng cho chàng Phạm-Thực.
Phù hợp với thời vận đến như thế.
Chàng kia sáng dạ và đẹp tướng như cây quỳnh.
Chàng phóng xe hai ngựa lên miền bắc.
Nàng kia có hương tiết như cây đỗ lan.
Nàng cho bánh xe cuốn vòng, đi về phía tây.
Nàng đã dầm thấm mà lại cung kính thờ chồng.
Nàng cõi thông minh và quả quyết nứa.
Nàng không thấy sách ở viện bảo tàng.
Nàng biết riêng điều bí mật của tình giao kết.
Ông tiêu dẫn chim phượng mới bắt đầu thời ;
Ông sáo chạm hoa đào vẫn chưa thay đổi.
Từ khi Trường-Thành được xây cất,*

Dân quê ở chín châu phải xiêu bặt, tan rã :
 Con rà khôi nhả, mẹ đau đớn ;
 Chồng đi khôi quê, vợ than thở.
 Huống hồ nàng phải phụng dưỡng mẹ chồng đã luống tuổi.
 Nàng chưa nô đùa với con thơ.
 Nàng cắt rau dở, dãi gió dầm sương ;
 Nàng hái rau tần rau phiền trên bờ khe giữa hai núi.
 Nàng siêng năng thờ mẹ chồng khi bà còn sống ;
 Nàng rầu rĩ đưa đám mẹ chồng khi bà đã chết.
 Cây bạch du và cây thanh dương nàng trồng ở mộ đã già ;
 Hạt mộc ở cây huyền đã tan mất.
 Tuy thế, nàng liếc mắt xem chồn bay ;
 Nàng cưng gấp cả thỏ đen nữa.
 Nàng chùi nước mắt, đi lẩn quẩn chung quanh thành.
 Nàng thương cảnh, hỏi đò.
 Nàng nguyện kết bạn với lương nhân ;
 Nguyên cùng về đất tối tăm ở suối vàng.
 Hơi ôi !

Vòng tròn này không phải là cây khuynh ;
 Nét thẳng này không phải là cây đơ.
 Nàng có thể vận dụng kinh khi thường, quyền khi biến.
 Dẫu bị nghiêng ngửa, nàng cưng không đòi rời.
 Thuở còn sống, nàng gấp cơn lận đận ;
 Hồi đã chết, nàng dươn về quang minh.
 Chí nàng xúc cảm đến phẫn thiêng của núi ;
 Lòng thành của nàng thông cảm đến luồng sóng ở bến đò.
 Trong cõi người ta có kiếp nào như thế ?
 Đây biển có mấy nỗi trần ai ?
 Chiếc mồ nồi không bao giờ mất.
 Pho tượng đá của nàng để lại vốn còn mới.
 Tiếng trong sạch của nàng ví như sông Tương với sông Nguyên.
 Tôi làm rạng rỡ cho mả nàng bằng một bia đá
 Cao chót vót ngang với núi Côn-Luân.
 Tôi tặng nàng xâu chuỗi tua tua thay vì dây cương ;

Tôi cúng nàng đĩa đậu tạ hạt đẽ nàng còn hưởng mãi.
 Ánh mặt trời dần dần soi xuống ;
 Làn hơi mây lớn vờn bốc lên.
 Ban đêm nàng cởi rồng có hai sừng với thuồng luồng ;
 Ban ngày nàng dựng cờ phướn trên chim công với chim trỗ.
 Vầng hơi của mây gió chẳng lúc nào thôi,
 Đời nay và thuở xưa, che phủ ngôi mộ này.

Hoa-Triệu Sinh bút ký

(Còn tiếp)

VŨ-ĐỨC-TRỊNH



Những tập VĂN-HÓA TÙNG-THƯ

đã xuất-bản

SỬ-LIỆU VIỆT-NAM

Tuần-Lý Huỳnh-Khắc-Dụng biên-soạn 25\$

ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ (LỤC-TỈNH NAM-VIỆT)

Tu-Trai Nguyễn-Tạo phiên-dịch

Tập thương 20\$

Tập hạ 15\$

Có bán khắp các hiệu sách lớn tại Thủ-Đô, các tỉnh, nhà
 Tổng-phát-hành THỐNG-NHẤT (329, Đường Trần-hưng-Đạo,
 Sài-Gòn) và tại NHA VĂN-HÓA (266, Đường Công-Lý, Sài-Gòn)



NÔNG NỒI

Thân tặng Công tiên-sinh
ĐOÀN-N-THÈM

Ngày nắng gắt, chịu cầm hơi nhịn thở
Nóng thiêu gan chỉ ứa giọt mồ-hôi
Lạnh thâm xương đành ngậm chặt đôi môi
Giữ thăm lặng đương đầu cơn thử thách.

Thân bạc-nhược phải mong hồn thiết-thạch
Phận cây leo càng ngoi hướng trời cao
Đã say sưa, nêん tìm thú thanh-tao
Đem mực thước hạn tầm ngăn cõi mộng.

Lòng tự dối, hay cố noi đường sống ?
Từ hoang mang sôi nỗi tới thăng-băng
Trí mắc việc đời, tâm lạc cung trăng
Co kéo mãi, rụt rè đi lại đứng.

Sợi dọc dây ngang buộc ràng cảm-hứng
Nặng chű u-hoài, chịu đựng đã quen
Ngại vãy vùng, chắp cánh chẳng lên tiên
Mơ lại tinh giữa bóng vang huyền ảo.

Đừng rả rích, dạt dào, gieo khὸ não
Xót tình hoa, chỉ dăm hạt băng sương
Dẫu trăm trận thảm sầu, không thảm thía
Băng tơ mi đôi giọt đọng niềm thương.

Chớ gào thét tung mưa và cuộn sóng
Nén kiêu-căng, buông thả dễ cuồng điên
Giống lau trúc luồng mong ngày dịu mát
Em đầm ru bóng ngả đợi trăng lên.

Ngại hướng tối lao thân nhào vực thăm
Xa quê hương mà chẳng tới cung mây
Thà mở rộng đường xưa, chân vững bước
Hơn rắn mình phiêu bạt nước non tây.

Hồ yên lặng, bùn nhơ không vẫn đục
Họa chẳng lòng soi tỏ bóng cao xanh
Mượn hình sắc cỏ cây tô nét mộng
Gột tâm tình đáy nước lọc trăng thanh.

Những phút vui buồn tôi nhớ anh
Nhặt khoan muôn gửi tiếng đàn tranh
Chỉ lo người mới chê bài cũ
Nghĩ tủi dư âm nhạc đại thành.

Anh đòi chuyền điệu Á sang Âu
Dứt bỏ dây tơ dế gọi sầu.
Đồi bậc thay cung đâu có ngại ?
Ngại vì cọc cách nhức tai trâu.

Cũng tính theo anh lựa phím huyền
Tiếc gì ca lý, giọng giao duyên ?
Hợp thời, thỏa nguyện cầu thanh khí
Nhưng khó quay cuồng khúc đảo điên.

Đi tìm an-tinh chốn vân hương
Tôi đã bơ vơ bốn ngả đường
Khói lửa bao phen trào nước mắt
Loạn đời còn loạn cả văn-chương.

Chẳng kịp ông cha, lại lỗi thời
Đông tây hồn vía lạc đỗi nơi
Dở dang kim cò, anh đồ mới
Chưa được già khen, trẻ đã cười.

Nỗi niềm thua gửi, dạ phân vân
Cắt bút buông câu muôn hạ vẫn
Băng trắc anh chê trò gượng ép
Thấp cao hòa hợp trót quen thân.

Anh chán người xưa, tôi chán tôi
Con thuyền trái gió ngược dòng trôi
Tiếng ca lạc giọng bờ hoang vắng
Thor mới, vừa ngâm, cũ mất rồi.

Tôi biết về đâu, biết học ai ?
Chậm theo thời trước, lỡ ngày mai
Đôi bờ mới cũ đường chia ngả
Bắc nhịp cầu mây, đỡ lạc loài.

D.T.



VÀI NÉT VỀ

LỊCH-SỬ PHÙ-NAM

(Tiếp theo V.H.N.S. số 54)

NGUYỄN-KHẮC-NGŨ

NƯỚC Việt ta vốn đã có mấy ngàn năm văn-hiến mà đến nay tìm lại sử, sách xưa còn thấy khó-khăn. Một nước còn người, còn đất mà khảo về lịch-sử còn khổ mệt như thế thì đủ biết rằng-dụng lại đầy-đủ sứ của một nước — tên không còn thấy ở bản-đồ, người đã bị đồng-hoa từ mấy chục thế-hệ rồi như nước Phù-Nam — thật là một việc khó mà làm được.

Sau nhiều năm suy-tầm, khảo-cứu các học-giả đông, tây mới chỉ kiểm được những sử-liệu vụn-vặt, trinh-bày từng giai-doạn không liên-tục về các triều vua ở Phù-Nam.

Căn cứ vào các tài-liệu trên chúng tôi phác-họa vài nét của lịch-sử nước ấy để độc-giả có một khái-niệm giản-dị về vấn-dề này (1).

Theo sử-gia Tư-mã-Thiên trong cuốn Sử-ký thi về đời Chu-thành-Vương thứ 6 (2) năm Tân-mão họ Việt-thường ở phía Nam xứ Giao-chi sang cống bạch-trí, phải ba lần phiêu-dịch mới hiều.

Châu-công (3) bảo họ rằng:

— Đức-độ nhà vua chưa thấu đến xa, người quân-tử không thể nhận lẽ này, và lại lệnh nhà vua chưa được thi hành ở đấy thì người quân-tử không thể coi dân đó là thần phục được.

Người thông ngôn tâu:

(1) Xin xem Văn-Hóa Nguyệt-San số 54 tháng 9 năm 1960, bài « Phù-Nam về phương-diện Địa-lý ».

(2) Đời Chu-thành-Vương từ 1110 đến 1109 trước dương lịch kỷ-nguyên.

(3) Tè-tướng và cũng là chú Chu-thành-Vương. Vì Chu-thành-Vương còn nhỏ nên Châu-công昵稱-chính.

— Các bậc già cả ở nước tôi có nói rằng : « Trời không gió lớn, mưa dầm. Bè không sóng dữ đã ba năm nay. Đoán già rằng ở Trung-quốc có thánh nhân chẳng ? Vì thế chúng tôi sang châu.

Châu-công đưa rà miếu. Sứ giả không biết đường về. Châu-công cho lấy 5 cỗ xe có màn, lại có chế theo phép chỉ nam (1).

Sứ-giả đem xe đi, do đường bờ biển Phù-Nam Lâm-áp mà đi trọn một năm mới về đến nước (2).

Sau đó ông lại nói rõ rằng khi ấy ở Phù-Nam đang có nữ-vương Say-liu trị vì.

Sử-liệu trên chứng tỏ rằng nước Phù-Nam đã thành-hình từ thế-kỷ thứ XII trước kỷ-nguyên dương-lịch và có thể đã lập quốc từ trước thời này nhiều thế-kỷ.

Kể đó 12 thế-kỷ, người ta không thấy sử sách nào nói đến nước Phù-Nam nên suốt trong thời kỳ đó (thế kỷ XII trước dương-lịch kỷ-nguyên đến đầu kỷ-nguyên ấy) người ta không biết lịch-sử Phù-Nam xoay chuyền ra sao.

Mãi tới đầu thế-kỷ I, theo Mã-doàn - Lâm trong cuốn Văn-hiến thông - khảo (3) nước, Phù-Nam lại có một nữ-vương nữa tên là

(1) Có lẽ thời đó người Trung-hoa đã chế được nam-châm dùng làm đia-bàn.

(2) Nguyên văn : « Châu-thành-Vương Tân-mão lục niên. Giao-chi nam hữu Việt-Thường thị trùng tam dịch nhì lai hiến bạch-trí. »

Châu-công viết : Đức-trach bất gia, quân-tử bất hường kỳ chí. Chánh lệnh bất thi, quân tử bất thần kỳ nhân.

Dịch viết : Ngô quốc chi hoàng-khai viết. Thiên vô liệt phong, dâm vú. Hải bắc dương ba tam niên hí. Úc giả Trung-quốc hữu thánh nhân hò. U thị lai triều. Châu-công chí hiến vu miếu. Sứ-giả mê kỳ qui lộ. Châu-công tích dĩ biển xa ngũ thặng, giải vi chỉ nam chi chế.

Sứ-giả tài chí do Phù-Nam, Lâm-áp hải tể tư niêm nhì chí kỳ quốc. »

(3) Bản dịch của Hervey de Saint Denis với tựa là : Ethnographie des peuples étrangers à la Chine. — quyển II (miền Nam).

Diệp-Liễu (1) trị vì. Ngài tuy là phu nhân nhưng can đảm và mạnh mẽ phi thường. Ngài lại ưa mạo hiểm nên đã nổi danh trong các cuộc chinh phục những nước láng giềng vào đầu thế kỷ I này.

Đến hậu thế kỷ I, có một người Ấn-độ (2) đem quân sang chiếm nước Phù-Nam và cưới luôn nữ vương nước này. Đó là võ tướng Kundina tức Hỗn-diền (3).

Ông đem văn-hóa Ấn-độ truyền vào xứ này và xây dựng nước Phù-Nam càng ngày càng thịnh vượng. Ông làm vua ít lâu rồi truyền cho con, cháu là Huống-bàn và Bàn-Hoàng kế tiếp làm vua. Khi Bàn-Hoàng lên ngôi, ông trao hết quyền hành cho tể tướng Phạm-Mậu (4) để nghỉ ngơi nhưng chỉ trị vì được 3 năm thì mất.

Phạm-Mậu là người có tài, nên được dân chúng tôn lên làm vua.

Phạm-Mậu vốn giỏi về chiến thuật, lại mạnh mẽ hơn người nên đã đem quân chinh phục các nước lân cận, mở mang cương vực Phù-Nam rộng thêm tới 5, 6 ngàn lý (5) — một đế quốc Phù-Nam thâu gồm một phần bán đảo Ấn-độ Chi-na (Indo-chine), các đảo Java, Bornéo và Sumatra — rồi tung xung làm Phù-Nam đại vương. Năm 225 Phạm-Mậu chết, ông truyền ngôi

(1) Có chỗ chép là Liễu-Diệp — nhưng theo giáo sư Naojiro Sugimoto ở đại học viện Hiroshima (Nhật Bản) thì có lẽ là Gia-diệp mới đúng. (Đại học số 7 — tháng 1 năm 1959 trang 112).

(2) Các sách chép mỗi cuốn một khác như: Kiều-quốc, Kích-quốc, Ngoại-quốc, Mạc-phu-quốc, Hoành-diệt-quốc và Đam-tri-quốc nhưng theo giáo sư Naojiro Sugimoto trên thì ông đã tìm trong cuốn Khang-thái Phù-Nam truyện (nay đã mất nhưng còn ghi lại trong cuốn Thủy kinh chú, quyển I) cái tên mà ông cho là đúng nhất là Đam-tri-quốc, tên phiên âm theo tên sứ Eamaliti ở miền đông Ấn-độ.

(3) Còn có sách chép là Hồn-Thận hay Hồn-Hội nhưng theo giáo sư Naojiro Sugimoto thì Hồn-diền là đúng nhất.

(4) Ông Aymonier cho rằng Phạm-Mậu là dòng dõi người Lâm-ấp (Chiêm-thanh).

(5) 1 lý dài gần bằng 400m.

cho con trưởng nhưng người này bị người cháu họ là Phạm-Chiên giết chết để chiếm ngôi.

Đè cung cố địa vị, Phạm-Chiên cho thông hiểu với nước Ngô (thời tam quốc) (1).

Năm 29, thứ-sử nhà Ngô ở Giao-châu là Lữ-Đại cử 2 sứ giả là Chu-Úng và Khang-Thái sang đáp lễ (2). Nhà vua cũng lại sai cận thần là Tô-Vật sang thăm nước Mậu-luận (3) — một tiểu quốc thuộc Ấn-độ. Bốn năm sau khi Tô-Vật từ giã vua Vasudeva của xứ này về nước, vua Vasudeva liền cho 2 vị quan là Trần và Tống, mang 4 con ngựa Nguyệt thị (4) sang Phù-Nam đáp lễ.

Chính sứ-thần nước Ngô đã đến Phù-Nam vào dịp này, họ đã gặp Tô-Vật, Trần và Tống, được nghe nhiều chuyện về Ấn-độ và Đông Nam Á, thấy nhiều sự lạ ở Phù-Nam nên khi về Trung-quốc Khang-Thái liền soạn cuốn Ngô-thời ngoại quốc truyện, Khang-Thái Phù-Nam truyện (5) và cuốn Phù-Nam thô-tục. Chu-Úng cũng soạn cuốn Phù-Nam nhân-vật chí để thuật lại các điều tai nghe mắt thấy trong chuyến đi xứ ấy. Mấy cuốn này tuy không còn nhưng nhiều đoạn của các cuốn này được chép lại trong sử sách Trung Quốc, đã thành những tài liệu quý báu của Lịch-sử Đông-Nam-Á (6).

Ngoài Ấn-độ và Trung-quốc, sự giao thiệp với các nước láng giềng khác cũng rất đẹp đẽ.

Năm 243 Phạm-Chiêu mất, trong nước lại xảy ra loạn lạc. Vương quyền lại suy vi.

(1) từ 222 đến 277.

(2) Theo giáo sư Naojiro Sugimoto thì nước Ngô thời ấy vì muốn giữ thế với nước Ngụy và Thục nên đã thiết lập bang-giao với Phù-Nam — một nước đang giàu mạnh nhất Đông-Nam-Á.

(3) Có sách viết là Thiên-trúc — Theo ông Sugimoto thì xứ này có thủ đô là Purushapura tức Peshawar ngày nay.

(4) Một nước ở về phía Tây tinh Cam-túc bên Tàu, sau bị người Hung-Nô đuổi xuống mạn Hoàng-hà. Nước này nổi tiếng là nuôi được giống ngựa hay.

(5) Xem chú-thích ở phần trên.

(6) Đại-học số 8 tháng 1 năm 1959 trang 113.

Mãi đến năm sau (244), Phạm-Tăng (1) lên ngôi, tình hình mới ổn định như xưa. Lúc bấy giờ vua mới lo việc thông hảo với Trung-quốc. Về triều nhà Tây-Tấn (280 — 313 gồm 3 vua), hai lần có sứ-giả Phù-Nam sang triều cống. Sang triều nhà Đông-Tấn (317 — 376 gồm 9 vua) vua Phù-Nam là Trúc-chiêu-Bàn cũng phải sứ-giả sang thần-phục. Chính trong thời kỳ nhà Đông-Tấn nắm chính-quyền ở Trung-quốc này người ta không rõ rằng ở Phù-Nam có sự thay đổi ra sao nhưng chỉ biết là có sứ nước này sang cống tiến một lần thôi.

Sau đó vương-thống này cũng suy-tàn và đến hậu bán thế-ky thứ IV có một người Ấn-độ thuộc cấp thương-lưu Bà-la-môn rất nổi tiếng qua thăm xứ Bàn-bàn (Mă-lai ngày nay). Người Phù-Nam đang lúc không có vua liền sang mời ông ta làm vua. Đó là vua Kaundinya hay Kiều-trần-Như (2).

Ông thay đổi chính-sách cai-trị địa-phương và đem tề-chức của Ấn-độ thay vào.

Đồng-thời ông vẫn thông hiểu với Trung-quốc. Sứ-giả Phù-Nam luôn luôn sang Trung-quốc triều cống suốt trong các đời Tống, Tề, Lương (từ năm 420 đến năm 556).

(1) Hay Phạm-Tật.

(2) Truyền-thuyết này không riêng gì & Phù-Nam mới có mà còn thấy ở nhiều nơi khác nữa :

Ở Ấn-độ có truyền-thuyết kè rằng một người Bà-la-môn thuộc dòng họ Kaundinya lấy công-chúa Nagi-Soma, con vua xứ Naga (gần biên-giới Miến-điện) rồi làm vua xứ này.

Các vương-tribe Pallava (miền Nam Ấn-độ) thường cũng lấy tích này để chứng minh giòng giống thương-lưu của mình.

Ở một trong những tấm bia ở Mỹ-Sơn (Quảng Nam) có chép chuyện tương-tự tỏ ra rằng người Chiêm-thành cũng có truyền-thuyết này.

Ngay người Cao-Môn ngày nay vẫn còn tin rằng họ là con cháu của 2 người Bà-la-môn với nàng công chúa Nagi.

Vì lẽ đó khó mà tin được rằng sự-kiện này có thực & Phù-Nam — trái lại có thè nhà vua đó chỉ là một kẻ thoán-doạt đã đặt ra truyền-thuyết đó để làm yên lòng dân mà thôi.

Suốt trong các triều trêп việc buôn-bán ở Phù-Nam rất phát đạt. Thương thuyền Phù-Nam đã sang đến Quảng-Châu (thủ phủ tỉnh Quảng-dông ngày nay), và nhiều nơi xa-xôi khác.

Tàu bè ngoại-quốc cũng vào buôn bán nhiều ở Phù-Nam làm cho Phù-Nam thành một ngã năm, ngã bảy đề mọi ảnh hưởng văn-hóa các phuong trân đến.

Chính ở mảnh đất nhỏ bé này người ta đã tìm thấy vết-tích của văn-minh Ấn-độ (1), Mă-lai (2), Trung-hoa (3), Chiêm-thành (4), Ba-tư (5), Thái-lan (6), Miến-điện (6) và ngay cả La-mă (7), một xứ xa-xôi ở tận trời tây.

oo

Trong khi Phù-Nam bị lúng-tùng trong cảnh nội-chiến và không có vua — làm đế-quốc Phù-Nam yếu dần, bị thu nhỏ lại — thì từ đời Vũ-đế nhà Lương (535-545), nước Chân-lạp ở về phía Bắc nước Phù-Nam thành-hình và phát-triển càng ngày càng mạnh.

Vua Bhavarman I lên ngôi, hết sicc lo củng-cố lực-lượng rồi đem quân chiếm lấy 7 phần đất Phù-nam một cách dễ-dàng.

Khi Bhavarman I qua đời, con trai là Mahendravarman kế vị. Kế đó Ishanavarman kế nghiệp vua cha. Lúc này lực-lượng Chân-lạp đã khá mạnh, ông liền đem quân chiếm hẳn cả đất Phù-Nam rồi đem dân Chân-lạp sang sống chung với dân ở vùng mới chiếm này và đồng-hòa họ dần dần để biến vùng này thành một vùng hoàn toàn Khmer: đó là miền Thủy-Châu-Lạp.

Song, cuộc thay đổi thay, qua bao nhiêu thời nam tiến, Người Việt vượt biên giới Chiêm-thành vào đến đất này, đã dồn người Chân-lạp lên phía Bắc để lập tại đây một vùng trù-phú của nước ta : « Miền-Tây-Nam-Việt Mến Yêu ».

NGUYỄN-KHẮC-NGŨ

- (1) Về mọi phuong-diện, tôn-giáo, chính-trị cũng như Mỹ-thuật.
- (2) Thuyền Mă-lai tìm thấy ở phía bắc núi Sam.
- (3) Mảnh đồ xứ đời nhà Tần (206 trước Tây-lịch — 196 sau Tây-lịch).
- (4) Kiến-trúc tháp.
- (5) Ngọc-thạch Ba-tư.
- (6) Tiền có dấu hiệu mặt trời hay con ốc.
- (7) Nhẫn, mè day, và đặc biệt có các đồng tiền đời vua Antonin (138-161) và Marc Aurèle (161 — 180).

THỦ SƠ SÁNH

CHINH-PHỤ NGÂM-KHÚC

VỚI

ĐOÀN-TRƯỞNG TÂN-THÀNH

(Tiếp theo V.H.N.S. số 54)

NGUYỄN KHOA

VỀ LINH-HOẠT VÀ VỀ THỦ-ĐỘNG

Trong thiên truyện và các khúc-ngâm, ta còn thêm nhận-thức về hấp-dẫn của hai áng văn nôm.

« Chinh-phụ ngâm-khúc » với vai chính là chinh-phụ chỉ hoạt-động lè-té, buồn-hiu. Câu văn vì thế kém về linh-hoạt. Sau buổi tiễn người chiến-sĩ lên đường mưu với khối tình chung yêu đất nước và mấy ý riêng về tình-cảm gia-cành, ta chỉ thấy chinh-phụ kéo dài ngày tháng trong nếp sống trầm-lặng, trong hương buồn, nhớ, thương. Sinh-hoạt về nữ-công phụ xảo có vẻ uê-oài. Đến vai thứ nhì không kém phần quan-trọng là chiến-sĩ. Ta lại gặp một chiến-sĩ xuyên qua bao nhiêu niềm nhớ và trí tưởng-tượng của chinh-phụ. Ta được biết rằng chàng nhận binh-quyền từ tay quân-vương. Chàng nhẹ tinh thương gia-dinh vì nặng tình yêu tổ-quốc. Chàng lên ngựa và nện gót trường-chinh khắp đất nước. Chiến-tranh khốc liệt chăng? Bài chiến-trường bất định chiếu bóng lờ mờ trên màn lệ của cô-phụ.

Tác-giả cũng như dịch-giả theo đúng lối văn kè chuyện. Lối văn ký-thuật này dù có kèm theo phần tả tình, tả cảnh vẫn thiếu sinh-khí.

Còn các nhân-vật diễn-hình của truyện Kiều thì gần như sống, gần như sinh-hoạt hiện hiện trước mắt. Vai chính là nàng Kiều đi khắp nẻo đường đời, đi khắp chợ đời của xứ Trung-hoa mông-mênh. Nàng hoạt-động khi yêu, tranh đấu khi gặp nghịch cảnh. Lắm lần vì theo ý-thức hệ của tác-giả

mà đầu hàng vận-mệnh, mà cố trả cho xong nhân-quả. Đến chàng Kim, diễn-hình chẳng-cấp nho-sĩ, cũng hoạt-động chẳng kém. Nào khi yêu, khi nhót, nào lúc nêu danh, mỗi mòn tìm bồng chim xanh. Ta thấy sinh-hoạt hiền-hiện của chàng trai tài-mạo chung-tình này.

Các nhân-vật khác như gã dâng-diếm Mã-Giám sinh, kẻ bắc-tình Sở-khanh, mụ trùm Tú-bà, rồi Bạc-bà, Bạc-Hạnh, cả một bọn sâu-bọ của xã-hội như dậy lên. Còn chàng Thúc sợ vợ hờ sợ cha, Hoạn-thư vừa ghen vừa ác, có khôn, có ngoan, đến bọn tham-quan, ô-lại, đến bắc chân-tu, khách anh-hùng, mỗi người một vai trò diễn-hình, một giai-cấp tinh, nổi tiếp diễn ra một cách linh-động y như các tài-tử diễn-ảnh.

Chiến-sĩ của Đặng Đoàn chỉ có chí quyết :

Chi làm trai dám nghìn da ngựa,
Gieo Thái-son nhẹ tựa hồng mao.

Còn chinh-khách của Nguyễn Du :

Đôi con gió quét, múa sa,
Huyền thành đập-đỗ năm tòa cõi nam.
Phong-trần mài một luỗi girom,
Những loài giá áo, túi cơm xá gi.
Nghênh-ngang một cõi biên-thùy...

Theo khuôn-khò của thề lục-bát nhưng Nguyễn-Du khéo phối-hợp gần đủ các lối văn. Tả cảnh thì tả từ cảnh chết đến cảnh sống, tả tình thì tình vương ý, ký-thuật lại khéo léo chen thêm đầm-thoại. Văn-pháp diễn-biển tùy cảnh, tùy nơi, tùy tình, tùy ý, thiêng truyện nhở thế hấp-dẫn độc-giá suốt từ đầu chí cuối.

TRÌÈT-LÝ

Chinh-phụ là nạn-nhân của chiến-tranh Thúy-Kiều là nạn-nhân của một xã-hội đổi-truy, nạn-nhân của chế độ quan-liêu thối-nát, của cảnh người bóc-lột người để thỏa mãn thú-tính. Nhưng cả ba nhà Nho đều tin-tưởng vào thuyết thiên-mệnh, đặt luận-dề cho văn-phẩm mình giống in nhau.

Với Đặng Đoàn, lời than-dài áo não :

Xanh kia thăm thăm từng trên,

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này.

Với Nguyễn Du, trinh-trọng, đường-hoàng :

Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Cùng chịu ánh-hường của nho-giáo nên nhân-vật của Tiên-Điền thì hiểu nghĩa ; nhân-vật của Đặng Đoàn chẳng những hiểu nghĩa, mà còn trinh-liệt và trung chính.

Triết-lý các khúc ngâm chỉ gồm trong triết-lý Khòng-Mạnh. Triết-lý truyện Kiều, ngoài triết-lý Khòng-Mạnh, lại thêm triết-lý nhà Phật với thuyết nhân-quả. Nào luật thừa trù và nhân-sinh quan phò-thông của người xưa . « bì sắc tư phong. »

Truyện Kiều chẳng những nhuộm màu sắc tam-giáo lại thêm nhiều giá-trị xã-hội. Chính các giá-trí xã-hội sống đôi với các giá-trí tư-tưởng nói trên đã khiến cho thiên truyện hấp-dẫn độc-giả.

VĂN-CHƯƠNG

Phê bình văn-chương là vào địa-hạt rộng lớn, mông-menh.

Tả cảnh, cả hai tác-phẩm đều có điểm tương đồng, cả hai họ Đoàn Nguyễn đều có sở-trưởng giống nhau. Ở điểm này, người chơi đối chữ tài cao, sống đôi với kẻ có nghệ-cảm dồi-dào.

Có biết bao nhiêu bức tranh nho-nhỏ xinh-xinh, tô điểm bằng màu sắc vừa trang nhã vừa hòa-hợp. Ngọn bút thi nghệ tài hoa như biến thành hát lồng hội-họa vẽ nên cảnh đẹp bằng những nét chấm-phá tài tình.

— Đoái trông theo đã cách ngắn,

Tuôn màu mây biếc, trải ngàn núi xanh.

— Sương đầu núi buỗi chiều như giội,

Nước lồng khe nẻo suối cồn sâu.

— Non kỳ quanh cõi trăng treo,

Bến Phì gió thổi đều hiu mây gó.

— Giọt sương phủ bụi chim gù,

Sâu tường kêu vắng, chuông chùa nén khơi.

— Nhà thôn mây xóm chóng-chênh,

Một đàn cò đậu, trước nghèngh chiều hôm.

(Chinh-phụ)

— Cỏ non xanh tận chân trời,

Cành lê trắng diêm, một vài bông hoa.

— Dưới dòng nước chagal trong veo,

Bên cầu tơ liêu bông chiều thướt tha.

— Gương nga chênh-chêch dòn song,

Vàng gieo ngắn nước, cây lồng bóng sân.

Hải-đường lá ngọn đồng-lân...

— Nhà tranh vách đất lỗ-toi,

Lan treo rèm nát, trúc giài phên thrua.

(Kiều)

Cảnh của Nguyễn Du vương tình ý :

— Dặm khuya ngắn lạnh mù khơi,

Thấy trắng mà thận những lời non sông.

— Rìng thu từng biếc chen hồng,

Nghe chim như nhắc tăm lồng thìn hồn.

— Đêm thu khắc lậu canh tàn,

Gió cây trút lá, trắng ngàn ngập gương.

Lối mòn cỏ nhặt mùi sương,

Lòng quê di một bước đường một đau.

— Dặm hồng bụi cuốn chinh-an,

Trông người đã khuất mây ngàn dâu xanh.

Người về chiếc bóng nắm canh,

Kè di muôn dặm một mình xa-xôi.

Vàng trắng ai xé làm dôi,

Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.

Dưới ngọn bút Tiên-Điền, mọi phong cảnh chừng như ngầm chứa một trong bảy tình đời hoặc ngụ ít nhiều tư-tưởng. Ngược lại, tư-tưởng trừu-tượng, tình cảm vô-hình lại hiện thật rõ ràng qua phép tả cảnh phôi-hợp tả sự vật :

— Bảy giờ trám gãy, gương-tan,

Kè làm sao xiết muôn ván ái-án,

— Phận sao phận bạc như vôi,

Đã dành nước chảy hoa trôi lở láng.
 — Hoa theo nước chảy xuôi dòng,
 Xót thân chìm nỗi đau lòng hợp tan.
 — Tiếc thay một tỏa trà mì,
 Con ong đã tò dường đi lối về.
 — Cảnh hồng bay bồng tuyệt vời,
 Đã mòn con mắt phương trời đầm đẵm.
 — Rặng thương cỏ nội hoa hèn,
 Chút thân bèo bọt đầm phèn mai sau.
 — Tiếc thay nước đã đánh phèn,
 Mùa cho bùn lại vẫn lên mắng lần.
 — Từ con lưu lạc quê người,
 Bèo trôi sống vỗ chốc mười lăm năm.

Xét qua lời tả tình thì ta phải kính phục tài hoa tột bậc của Đoàn-
 thị-Điềm. Nữ sĩ chỉ có một đề-tài eo-hẹp, chỉ miêu-tả có một tình-sầu. Thế
 mà nhở ngọn bút thần-tinh, ta thấy mỗi sầu dâng-dặc biến-dổi không ngừng
 trong suốt 412 câu thơ. Nào sầu vì lo-âu, sầu vì nhớ-nhung, sầu vì yêu
 thương v.v...

Tài năng dù tột bậc, nhưng đề-tài quá chặt hẹp, nên tác-phẩm ít gây
 phản- ứng.

Còn truyện Kiều là thiên tiêu-thuyết diễm tình. Bảy tình đời được rát
 trong đời sống cá-nhân và sinh-hoạt xã-hội. Tác-dụng của bút-pháp tả tình của
 Nguyễn Du vừa có tính-cách mạnh-mẽ vừa có vẻ sâu rộng.

— Hơi gió lạnh người rầu mặt dạn,
 Dòng nước sầu, ngựa nắn chân bon.
 — Đã trắc-trở đời ngàn xà-hồ,
 Lại lạnh-lùng những chỗ sương phong.
 — Đưa chàng lòng đặc đặc buồn,
 Bộ khôn bằng ngựa, thả khôn bằng thuyền.
 — Trời hôm txa cửa ngàn-ngo,
 Trăng khaya nương gối, bờ-phờ tóc mai.
 — Hương gương đốt hồn da mê-mỗi,

Gương gương soi lệ lại chúa chan.
 — Sương như bùa, bồ mòn gốc liễu,
 Tuyệt đường qua xe héo cành ngô.
 — Vì chàng lệ thiếp nhỏ đôi,
 Vì chàng thân thiếp lệ loi một bờ.
 — Khói mù nghi-ngoét ngàn khơi,
 Con chim bại gió lạc loài kêu sương.

(Chinh-phụ)

Các strophe văn-tả người, tả hoạt-cảnh, lối đàm-thoại vẫn đáp chỉ có trong
 truyện Kiều chứ không có trong các khúc-ngâm nên xin miễn bàn đến.

oo

Ngâm khúc chỉ phản-ảnh gián-tiếp một thời ly-loạn. Truyện Kiều phản
 ánh trực tiếp từ chính-trị, thời-dai đến các đẳng-cấp của xã-hội nông-nghiệp
 bắt hòa hợp kinh-tế quốc-ngoại mậu-dịch v.v...

Hai áng văn-nôm của thời Lê-mạt Nguyễn-soi giống như hai cô gái
 đẹp, mỗi người một vẻ. Yêu cá mặn-mà hơn, đó là thường-tình của thế-nhân.
 Nhưng không vì thế mà nhạt tình quí mến, cô kia. Khách «đa tình»... nào
 dám vì riêng ai mà bỏ ai đâu.

Thích «Chinh-phụ ngâm khúc», yêu «Truyện Thúy-Kiều», quả thật
 có thể, dành rằng phải thế!

NGUYỄN KHOA



KHAO CỨU

CỔ-TIỀN VIỆT-HOA

(Tiếp theo V.H.N.S. số 53)

NGUYỄN TRIỆU

Về thương-nghiệp manh-nha của nước Tàu từ đời nhà Thương (trước T.L. 1783-1154), nhưng đến nhà Chu (trước T.L. 1134-256) mới phát-triển và đã có người đi buôn bán trên các địa-diểm xa. Từ thời đó, từ nhà Thương (Ân) đến nhà Chu, người ta vẫn còn dùng vỏ sò làm hó-i-té. (1)

(1) Sau này đến thế-kỷ XIX, cũng còn nói đến hó-i-té bằng vỏ sò mà gọi là « coris » hoặc « cauris », « bia » hay « loa » (螺) (*cyprea moneta*) tức những vỏ sò trắng, bóng, thường thấy có rất nhiều ở trên các bãi san-hô gần những đảo Laquedives và Maldives ở Ấn-Độ-Dương mà từ xưa người ta đã thông-dụng làm tiền-té của các dân-tộc từ Ấn-Độ đến Nhật-Bản. Theo một vài tài-liệu Pháp, người ta còn nói đến rằng vào hồi năm 1839, tại nước ta, 1.000 vỏ sò này trị-giá 1 quan tiền kẽm ; năm 1870, ở Madras bên Ấn-Độ, thời-giá 1 roupie đổi lấy 5.760 cauris ; năm 1879 tại Xiêm, 1 tical đổi lấy 6.400 cauris.

Marco Polo, cũng có đoạn nói trong du-ký rằng thời xưa ở vùng Vạn-Tượng cũng có thấy lưu-hành loại tiền vỏ sò này với biệt-danh là « pourcelaine ».

VĂN-HÓA SỐ 55

Đời « Xuân-thu » (trước T.L. 722-481), người nước Tề buôn cá và muối rất thịnh-hành, người ta cũng đã có dùng cá để đến vải cùng tờ, lụa làm tiền-té nữa.

Còn-sử Tàu chép, tại thành Mục-Dương ở bán-dảo Liêu-Đông, xưa kia có đào được « dao-té », tức dao-tiền, là tiền hình lưỡi dao (coi hình I, II và III ở trang 694 bài I số VHNS 53), vậy thì chắc chắn rằng thời đó đã có người vượt biển đi buôn bán đến Liêu-Đông.

Kể đến đời « Chiến-quốc » (trước T.L. 481-221), người ta đã từng đúc tiền bằng đồng bắt chước hình tiền vỏ sò từ đời trước mà nay bên Tàu cũng còn có ít nhiều và coi nó như hình cù-Ấu bên ta.

TIỀN GIẤY

Từ đời nhà Chu, khoảng năm 800 (trước T.L.), bên Trung-quốc đã có phát-hành « giấy tiền » nhưng trong dân-gian lại có rất nhiều giấy giả nên nhà vua phải bãi bỏ trong một thời-gian.

Đời Hán Vũ-đế, năm 140 (trước T.L.) lại có phát-hành một thứ giấy tiền in trên những mảnh da nai thuộc kỹ với những phiếu có giá-trị đến 40 vạn đồng tiền.

Đến đời nhà Đường, nghề thương-mại phát-đạt hơn hết, nhất là nghề buôn trà, nên người ta dùng một thứ « Phí tiền » (飛錢) tức tiền bay cũng là một phép hối-đáo : khi người đi buôn bán có nhiều tiền bạc thì cứ đem đến Trường-An gởi vào kho các đạo của Triều đình đã lập, rồi tay không ra đi buôn bán, đến đâu thì cứ đưa biên-lai tức tờ hối-khoán của Triều-đình ra mà lấy tiền để giao-dịch.

Đời nhà Tống, thương-nghiệp của Trung-quốc cũng thịnh-lâm, về ngoại-quốc mậu-dịch, nhất là đối với các nước ngoài đến buôn bán với Tàu ở phía Đông-Nam thì lại càng hưng-khởi ; về tiền-té thì đại-dè người ta dùng vàng, bạc, tờ, lụa và còn dùng cá để tiền giấy nữa.

Đời vua Tống Chân-tôn (998-1022 sau T.L.) thấy người nước Thục dùng tiền nặng quá, không tiện giao-dịch, nên nhân-thể, có 16 nhà phủ-hàc lấy giấy làm « chứng-khoán » gọi là « Giao-tử » (交子), có 2 thứ : là 1 đồng và 1 quan tiền, trong 3 năm là 1 kỳ hoặc 65 năm là 12 kỳ đổi-lại.

Kể đến đời vua Nhâu-tôn (1023-1063) thu hồi chiếu-chỉ trước và đề

VĂN-HÓA — SỐ 55

quyền phát-hành « Giao-tử » trực-thuộc Triều-dinh, không cho tư-nhân tự-tạo và cũng không được phép tạo ra trên số 1.256.340 quan tiền, đó cũng là một thứ « giấy bạc » tối cõi vậy.

30 năm sau, đến đời vua Triết-tôn, (khoảng năm 1094-1100 sau T.L.), lại phát-hành ra một thứ giấy tiền nữa, gọi là « Sao » (紗) chia ra làm 2 loại: 5 thứ *Đại-sao* (大 紗) là những phiếu có trị-giá: 1 quan tiền, 2 quan, 3 quan, 4 quan và 5 quan ; cùng 5 thứ *Tiêu-sao* (小 紗) là những phiếu nhỏ: 100 đồng tiền, 200 đồng, 300 đồng, 400 đồng và 500 đồng.

Theo nhật-ký của Marco Polo (1254-1323) chép thì, sau đến đời nhà Nguyên (Mông-Cô), Hốt-tất-Liệt (Koubilai) tức Nguyên Thế-Tò (1214-1294) cũng có cho phát-hành ra rất nhiều loại giấy tiền nữa.

TIỀN ĐỒNG

Đời nhà Hán, sau cuộc loạn Ngũ-Hồ, (1) về chính-trị thì dân-tộc Hán lại là kẻ bị chinh-phục nên thời bấy giờ tiền bạc trong nước tựa hồ như không có nữa nên người ta đã phải dùng lúa, gạo và vải lụa để thay tiền.

Về tiền-tệ đời nhà Hán, họ thấy tiền đời nhà Tần nặng nề nên cải-chế mà khiến dân đúc lấy tiền nhỏ và nhẹ hơn. Buổi đầu thì còn cho chư-hầu và thường dân tự do đúc, nhưng về sau việc đúc tiền lại thành quyền đặc-chiếm của Triều-dinh trung-ương nhà Hán...

Qua đến đời nhà Đường (618-905) lấy Trường-An làm trung-tâm, và thủ-công-nghiệp và thương-nghiệp phát-triển rõ rệt nên đã xây đắp những đường giao-thông lớn trong toàn diện nước Tàu.

Khoảng năm Võ-Đức (618-626), vua Cao-Tô cho đúc tiền bằng đồng làm kiểu-mẫu và đẽ thống-nhất iê-chế. Tiền này mang-danh là « Đồng tiền » (銅錢) nghĩa là tiền bằng đồng với đường kính 20 đến 25m/m, mỏng 1m/m, giữa có lỗ vuông và chung quanh có 4 chữ « Khai-nguyên thông bảo » (開元通寶) mặc dù vua Cao-tôn đúc tiền này trong năm Võ-Đức nhưng tiền-hiệu thì lại đặt là « Khai-nguyên ».

Sau đến đời vua Huyền-tôn, khoảng năm Khai-nguyên (713-741), lại đúc tiền hiệu « Khai-nguyên » nữa và đến cuối nhà Đường, đời vua Võ-tôn

(1) Ngũ-Hồ là chỉ rợ Hung-nô, Yết, Tiên-ty và Chi-khương; Hung-nô và Yết cũng là một giống.

năm hiệu Hồi-xuong (841-846) lại cũng vẫn tiếp tục đúc tiền đồng với hiệu là « Khai-nguyên ».

Khoảng năm Cảnh-nguyên (758-759), vua Túc-Tôn đúc đồng « Cảnh-nguyên thông bảo », cách 83 năm sau, năm Hồi-xuong (841-846) vua Võ-Tôn đúc tiền, lại cũng đẽ tiền-hiệu là Khai-nguyên chỗ không đẽ « Hồi-xuong » như các đời vua khác.

Từ thế-kỷ XVII-XVIII đến nhà Minh và Thanh, cuộc diện Trung-quốc tuy đã bình định nhưng còn họ Trịnh (tức Trịnh-thành-Công) ở đảo Đài-loan, vẫn còn lấy danh-nghĩa phò Minh mà phản đối nhà Mân-Thanh, cùng các hàng-tướng của người Minh là Ngô-tam-Quế, được phong làm trấn-thủ Quảng-Đông và Địch-trinh-Trung làm trấn-thủ Phúc-kiến, nhân hai người này binh-quyền lớn nên vẫn có ý ngầm-ngầm dịch với triều-dinh nhà Đại-Thanh.

Trong khi ấy, khoảng năm 1663-1678 Tam-Quế đúc đồng tiền « Chiêu-Võ » (照 武) và đồng « Lợi-dụng » (利 用) ở Vân-Nam, năm (1674-1678) Địch-trinh-Trung đúc đồng « Dụ-dân » (裕 民) ở Phúc-kiến và đến khoảng 1678 - 1681, cháu nội Tam-Quế là Ngô-thế-Phiên lại đúc tiền nữa ở Vân-Nam là đồng « Hồng-hóa thông bảo » (洪 化 通 寶). Và dưới sau đây là bản liệt-kê những đồng tiền của Trung-hoa đã lưu-hành sang Giao-châu từ mấy thời Bắc-thuộc:

Đời « Chiến-quốc » Uy-liệt vương nhà Chu, vào năm 403 (trước Tây-lịch) phát-hành ra một loại tiền tròn không có chữ « Võ tự tiền » (無 字 錢).

Đến đời Cảnh-vương (544-520 trước Tây lịch) tạo ra một thứ tiền gọi là « Bảo-hóa » (寶化).

Đời nhà Hán, khoảng 178-180 trước T.L., Lữ-hậu tạo ra một thứ tiền nặng 8 thù, gọi là « bán lượng giáp tiền » ; đến đời vua Văn-dế (179-157 trước T.L.) cho ra loại tiền « Bán lượng tiền », nặng lối 4 thù.

Năm Nguyên-thú thứ 5 đời vua Vũ-dế nhà Tùy-Hán (118 trước T.L.) lại cho ra một loạt tiền là « ngũ thù tiền » nữa. (3)

(3) Theo cân lượng tối-cô của Trung-Quốc thì có những « tri » (錫) và « thù » (銖), hai chữ về đơn-vị này đã Việt-Nam hóa thành câu tục-ngữ « Bất ly tri trù » nghĩa là cái gì cũng vơ vét hết ; mỗi tri một thù cũng không bỏ... (mỗi thù là 6 tri, mỗi lượng có 24 thù, mỗi tri nặng bằng 0gr196, mỗi thù nặng 1gr574. 1 đồng tiền có « ngũ thù tiền » thời Đông-Trác và nhà Tùy, nặng chừng 7gr870.

Đến đời Vương-Mãng (9-22 sau T.L.) lại cho ra những loại tiền « Hóá-tuyễn » (貨泉) « Hóá-bố », (貨布) và « Khế-đao » (契刀).

Trong « Hậu-Hán kỷ » lại còn có chép đến đồng tiền « Ngũ thù tiền » của Đồng Trác đúc vào khoảng (190-191) (sau T.L.). Đồng tiền này có khắc những tiền của nhà Đường và Hán dã đúc là chung quanh đề nhẫn lý không có chỉ viền.

Sang đến đời nhà Tùy, chỉ thấy sử chép có đồng « Ngũ thù tiền » (五銖錢), là đồng 5 thù.

Đời nhà Đường, có nhiều hơn hết là những đồng tiền « Khai-nguyên » đã được tạo nên trong những năm 618-626, 713-741 và 841-846.

Đồng « Cảnh-long » của Võ-hậu tạo ra năm 707-709 ;

Đồng « Càn-nguyên » do Túc-tôn đúc năm 758-759 ;

Đến đời Nam-Đường (937-975) thì lại đúc tiền bằng sắt và trạm chữ « Triện » (篆).

Rồi đến đồng « Thông-chính nguyên-bảo » của Vương-Kiến đúc tại thành-dô 5 năm về trước ; cùng các đồng tiền khác là « Thiên-Hán », « Quang-thiên » và « Hàm-Dức » của Vương-Diễn đúc khoảng năm 919-924. Qua năm 925 thì lại đúc thêm đồng « Hàm-khang nguyên bão » nữa.

(Còn tiếp)
NGUYỄN TRIỆU

18 VI VUA DỰNG NƯỚC TA

LÀ

LẠC VŨ'Ô'NG

HAY

HÙNG - VU'Ô'NG ?

(Tiếp theo V.H.N.S. số 54)

PHẠM-HOÀN-MÌ

DỄN đây, chúng ta có thể đóng dấu ngoặc lại về nghĩa của chữ « Lạc » trong hai chữ « Lạc-Vương » để tìm lại dấu dày mồi nhợ của cuộc tranh-luận, tức là tìm « chính danh thủ-phạm » vụ này :

HENRI MASPERO : người trước nhất...

« Les premiers rois annamites portaient le nom ou le titre de Hiong wang (Hùng-Vương) 雄王. « On rapporte qu'il y eut dix-huit générations de rois qui tous s'appelaient Hùng-Vương », dit le *Việt sử lược*, et un demi-siècle plus tôt, le *Việt điện u linh tập* raconte une légende où il mentionne les rois Hùng-Vương. On trouve le nom plus anciennement encore dans le *Tai ping houan yu kí*, qui cite à deux reprises un passage du *Nan-Yue tche* de Chen Houai-yuan : « Le territoire de Kiao-tche était extrêmement fertile ; le prince s'en appelait le roi Hiong (Hùng) 雄王 ». La tradition remonte ainsi jusqu'au V^e siècle de notre ère, et paraît bien établie. Mais il se présente une difficulté. La même phrase se retrouve dans le *Chouet king tchou* qui la tire non pas de *Nan-Yue tche*, mais du *Kiao-tcheou wai yu kí*. Or cet ouvrage, au lieu de *hiong* (hùng) 雄 écrit *lo* (lạc) 雄. Les deux caractères se ressemblent tellement que la confusion entre eux était facile. Il était évident que l'un d'eux provient d'une faute de copiste ; mais quelle est la vraie leçon ? Un troisième ouvrage ancien, le *Kouang-tcheou kí* nous donne heureusement la solution du problème en écrivant le caractère *lo* 隆 (lạc) qui ne prête pas à confusion ». Le nom traditionnel annamite est faux et doit être écarté : il n'y a jamais de rois *hung*, mais seulement des rois *lac*.

« Dans ce cas encore, l'erreur dépasse les plus anciens auteurs annamites et remonte jusqu'aux écrivains chinois. Au reste les historiens annamites ont

entre vu l'erreur sans oser la corriger. Un commentateur du *Toàn thư* déclare que « le nom de *lac-tướng* 裸 將 fut plus tard changé par erreur en *hung-tướng* 雄 將 ». Mais il n'a pas reconnu que la même erreur portait sur le titre des rois : Le *Linh-Nam trich quái* en effet, dont ce passage du *Toàn-thư* n'est qu'un abrégé, écrit 裸 候 et 裸 將 mais 雄 王.

« Notre connaissance de l'organisation politique du Tonkin avant la conquête chinoise se réduit à quelques lignes que les divers ouvrages anciens ou récents recopient à satiété. Le texte le plus ancien, et en même temps le plus clair et le plus développé, le *Kiao-tcheou wat yu ki* du IV^e siècle dit : « Autrefois, au temps où le Kiao-tche n'était pas encore divisé en commanderies et sous-préfectures, son territoire formait les champs *lo* (lac) 雜 田, où l'eau montait et descendait suivant la marée. Les habitants labouraient des champs pour en tirer leur nourriture; c'est pourquoi on les appelait le peuple *lo* (lac). Il y avait le roi *lo* (lac) 雜 王, et les marquis *lo* 雜 候 qui étaient à la tête des commanderies et des sous-préfectures. Dans les sous-préfectures, il y avait beaucoup de chefs *lo* 雜 將. Les chefs *lo* recevaient (au temps des Hán) un cachet de cuivre avec ruban vert ». Les *Kouang-tcheou ki* tel que le cite le *Che-ki so yin* présente le même texte, mais sous une forme tellement abrégée qu'elle est presque inintelligible. Enfin le *Nan Yue tehe* donne les mêmes faits sous une forme un peu différente. « La terre de Kiao-tche est extrêmement fertile. On y transporte des gens pour la peupler ; ce sont eux qui les premiers auront la mettre en culture. Le sol est noir et meuble ; ses exhalaisons sont vtilles, (雄 *hlong*, *hang*) ; c'est pourquoi aujourd'hui on appelle ces champs « champs *hlong* (*hung*) » et ce peuple « peuple *hlong* ». Il y a un chef, 君 長, qui est appelé le « roi *hlong* » ; et celui-ci a des fonctionnaires qui sont également appelés « marquis *hlong* ». Le territoire est partagé entre les « chefs *hlong* ».

(*Études d'histoires d'Annam*.
Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient,
tome XVIII, n° 3 — 1918)

Chúng tôi xin dịch :

« Những vị vua đầu tiên An Nam mang tên hoặc hiệu Hùng-Vương. Sách *Việt sử lược* nói : « Người ta nói lại rằng có mươi tam đời vua đều gọi là Hùng-Vương » và nữa thế kỷ trước, *Việt điện u linh* thuật lại một chuyện đời xưa trong

đó có ghi tên các vua Hùng-Vương. Xưa hơn nữa, người ta thấy tên Hùng-Vương trong sách *Thái bình hoàn vũ ký* có dẫn chép đến hai lần một đoạn sách *Nam-Việt chí* của Trần-Hoài-Viễn : « Đất Giao-Chí rất mực phì nhiêu : vua đất ấy gọi là vua Hùng 雄 王 ». Vậy thì truyền thuyết dĩ ngược lên cho tới hết kỷ thứ V sau Tây-lịch, và truyền thuyết này chắc hẳn là đúng. Song hiện ra một điều khó khăn này. Cũng câu trên kia thấy trong quyển *Thủy kinh chí*, và quyển này không phải trích câu trên trong *Nam-Việt chí* mà trong *Giao-Châu ngoại vực ký*. Mà quyển này, thay vì viết *hung* 雄 lại viết *lac* 裸. Hai chữ ni giống nhau đến đỗi dễ lộn chữ này với chữ kia. Rõ ràng là do một người chép lại nào đó chép lộn chữ nọ ra chữ kia; mà bài học thật sự trong vụ này là sao ? May thay, một quyển sách xưa thứ ba, quyển *Quảng-Châu kí* giải quyết vấn đề này cho chúng ta bằng cách viết chữ *lac* 裸 không thè lòn lảm với chữ khác (!). Cái tên cõi truyền của người An-Nam thế là sai cần phải gạt qua bên : không bao giờ có những vị vua Hùng, mà chỉ có những vị vua *Lac*.

« Trong trường hợp này, sự sai lầm vượt khỏi các sử-gia xưa An-Nam mà còn dĩ ngược lên tới các sử-gia Trung-Quốc. Vả chăng các sử-gia An-Nam có thoáng thấy chỗ làm mà không dám sửa. Một bình-luận gia bộ *Toàn thư* nói rõ rằng « tên *lac-tướng* 裸 將 sau vì làm mà biến đổi thành *hung-tướng* 雄 將 (2). Song ông ta lại không nhìn nhận rằng hiệu vua cũng vì cái lầm đó mà biến đổi: quả vậy, phần trích trên chỉ là một đoạn tóm tắt trong quyển *Linh-Nam trich quái*, quyển này viết *lac* 候: *lac* hầu và *lac* 將 : *lac-tướng* mà lại viết 雄 王 *Hùng-Vương* (3).

... « Điều chúng ta biết về cách tổ chức chính trị tại ở Bắc-kỳ trước thời Bắc-thuộc chỉ vẫn vẹn có mấy hàng mà các sách xưa hoặc nay chép lại đến chán chê. Đoạn văn xưa nhất và cũng là đoạn văn rõ nghĩa nhất và đầy đủ nhất trong quyển *Giao - Châu ngoại vực ký* viết ở thế kỷ thứ IV, đoạn văn này nói : « Thuở xưa, thời mà đất Giao-Chí còn chưa chia ra thành thái địa và quận huyện, thì đất đai tạo thành *lac-diện*, dân tùy theo nước triều lên xuống trong ruộng ấy mà cày dề sống; vì đó mà người ta gọi dân Giao-Chí là *lac-dân*. Có *lac-vương*

(1) « *Che-ki* » (*Sử-ký*), k.113 1b. (Tất cả những chú thích trong đoạn trích này đều của ông Henri Maspéro.)

(2) « *Đại-Việt sử-ký* toàn thư, ngoại ký, q. 1, 3a.

(3) « *Linh-Nam trich quái* », q. 1, 15a.

và lạc-hầu cầm đầu các thái địa và quận huyện. Trong các quận huyện, có nhiều lạc-tướng. Các lạc-tướng (về đời nhà Hán) lãnh một cái ấn đồng với một cái băng xanh (4). » Theo sách *Sử ký* sách àn thì sách *Quảng-Châu* ký trình bày cũng đoạn văn đó song dưới một hình thức rút ngắn đến đời nó thành ra không thể hiểu được. Sau rốt, sách *Nam-Việt chí* đưa ra đến những sự kiện đó dưới một hình thức hơi khác một chút : « Đất Giao-Chi cũng những sự kiện đó dưới một hình thức hơi khác một chút : « Đất Giao-Chi rất mực phì nhiêu. Người ta di dân đến đây; chính những người dân này là những người đầu tiên khai khẩn đất này. Đất đại thì đen và xói, hơi đất xông hùng dũng 雄; nhân thế mà bây giờ người ta gọi những ruộng đó là « hùng-diền » và dân đó là « hùng-dân ». Có một vị quân trưởng gọi là « Hùng-Vương », và vị này có những ông quan cũng gọi là « lạc-hầu ». Đất nước thì chia cho những « Hùng-tướng ». »

(*Khảo-cứu về Nam-sử*. — Kỷ yếu
trường Bá-cò Viễn-đông,
quyển XVII, số 3, 1918)



Đọc đến đây, chắc các bạn đã thấy mệt, như người bị dẫn quanh đi quẩn lại trong đám rừng già. Vậy, chúng tôi xin tóm-tắt hai thuyết trên kia, rồi sau cùng sẽ xin góp ý.

Theo thuyết LẠC-VƯƠNG :

- 1.— *Sử ta* đều căn cứ theo sử *Tàu* đã có từ lâu; vậy những gì chép về nước ta trong sử *Tàu* là đúng hơn.
- 2.— Hai chữ « Lạc-Vương » xuất hiện — trong sử *Tàu* — trước hai chữ « Hùng-Vương » đến trăm năm.

3.— Chữ « Lạc » 離 với chữ « Hùng » 雄 rất giống nhau, một chữ phải mở hay bị dán nhầm, người chép lại ít học hay sơ ý thì dễ lầm chữ Lạc ra chữ Hùng.

4.— Chữ Lạc là chữ tượng hình, chữ Hùng là chữ hội ý ; chữ tượng hình có trước, chữ hội ý có sau; chữ có trước phải là chữ đúng.

5.— Vua cha là Lạc-Long-Quân, thì các dòng vua con cháu nối tiếp, phải là Lạc-Vương mới hợp với theo đạo cha (phụ-đạo). (5)

(4) « Giao-Châu ký » k. 37, 7a. của Tăng-Còn, sách *Tàu* ở cuối thế-kỷ thứ IX.

(5) Nhưng họ lại quên mất rằng cha của Lạc-Long-Quân, hiệu là Kiph-Dương-Vương.

6.— *Sử ta* cuối thế kỷ XV cũng có ghi : « Lạc-tướng sau lâm là Hùng-tướng » (*Lạc-tướng* hậu ngoa vi *Hùng-tướng*).

7.— Những tên « Hùng-Vương » hay « Hùng-Hiển-Vương, Hùng-Chiêu Vương, Hùng-Oát-Vương, Hùng-Nghi-Vương... » là những tên mà sau này những người viết thần tích, viết truyện hoang đường, quái dị, bịa ra.

Theo thuyết HÙNG-VƯƠNG :

- 1.— Việc nước nào, người nước ấy ghi, người nước ấy khảo, mới đúng. Cũng như tên thuộc về dân tộc nào, thì dân tộc đó nói mới đúng.

2.— Chữ Lạc mà phải theo thuyết Lạc-Vương cho là lộn với chữ Hùng ấy chẳng phải là chữ Lạc 離 có nghĩa là sông, mà chữ Lạc có nghĩa là nòi Lạc, viết hai cách: 越 và 越, mà hai chữ này thì chẳng thể nào lắn lộn được với chữ Hùng 雄.

3.— Viết sử, cũng như đính chính những điều, những tên trong sử, chẳng phải chỉ có tra sách khảo sử là đủ, mà còn phải tìm xem những tài liệu không phải là mực đèn trên giấy trắng: đèn dài, ca dao, bài hát, những chuyện truyền tụng trong dân gian ...

Mà những tài liệu này đều đồng thanh bảo: Hùng-Vương.

4.— Sử-gia nước ta vốn học sâu hiểu rộng, đều ghi Hùng-Vương (trừ Lê-Tắc đã nêu lệ sách *Tàu* và bị xem như người *Tàu*; còn một câu bình luận ngắn ngủn trong « Đại-Việt sử-ký toàn thư », ngoại ký : « Lạc-tướng hậu ngoa vi Hùng-tướng » thì không đủ sức nặng đe bấy hai tiếng « Hùng-Vương ».)

5.— Tiếng nói có trước chữ viết rất lâu; mà người nước ta từ đời nọ truyền qua đời kia : vua Tàu nước ta là Hùng-Vương thì sức mạnh và ý nghĩa của nó quả là chưa có gì hơn được.

6.— Người Tàu họ ghi vào sách sử họ Lạc-Vương thì cũng như gọi vua chúng ta là Giao-Chi quận-vương hay An-Nam quốc-vương : vua nước An-Nam, vua quận Giao-Chi, vua nước Lạc có khác nào Hán-Vương, Sở-Vương, Việt-Vương... Còn An-Nam quốc-vương đó tên gì, Giao-chi quận-vương nòi họ chi, Lạc-Vương kia hiệu gì, thì chúng ta: nòi Lạc, dân Giao-Chi, người « An-Nam », chúng ta phải biết rành hơn họ chó?

Vua nước Lạc, vua nòi Lạc tên là Hùng, hiệu là Hùng-Vương, sao lại chẳng phải là sự thật?



XIN GỌI LÀ ĐỀ KẾT LUẬN

Chẳng biết các bạn đã quá mệt mỏi hoặc quá bức bối lúc theo chúng tôi cho « đến chốn này » chẳng? Và đã thở dài nhẹ nhõm khi thấy mấy chữ « Xin gọi là đề kết luận » này chẳng?

Chúng tôi cũng thấy rằng quả là một chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt, tản漫.., Lạc-Vương hay Hùng-Vương, thì cũng là tên Tò ta. Chúng tôi cũng đã nghĩ như các bạn. Nhưng là người Việt sống vào thời mà mấy tiếng « Thống nhất đất nước » nằm ở lòng mọi người, mà mấy tiếng « thống nhất danh từ » nằm ở trí mọi người, mà mấy tiếng « thống nhất cách viết » nằm ở đầu mọi ngòi bút, mà mấy tiếng « thống nhất hành động » nằm ở miệng mọi chánh-trị gia, thì cố làm con một sách con con để hiến các bạn một số ý - kiến về hai thuyết Lạc, Hùng hầu — nếu các bạn muốn — các bạn dễ bề suy, luận, chọn, bỏ, dặng « thống nhất tên hiệu mười tám vị vua Tò đã dựng nước ta », âu cũng là như ngâm lại một cách khác mấy câu ca dao phát ra tự lòng dân từ xưa từ xưa :

Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn,
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu.
Ai oai! nén phải nghĩ sâu,
Có tiên tò trước, rồi sau có mình.

— Còn anh? Anh theo ai? Maspéro, Nguyễn-Văn-Tố? Hay Lê-Dư, Vũ-Ngọc-Phan?

— Thật ra thì chúng tôi chẳng theo ai, mà đã chọn lựa; và từ lâu.

Chúng tôi cho rằng : trên cả những sách Tàu sách Tây, chắc hơn những tờ a, tờ b, nặng hơn bia khắc mả tò, đậm hơn mực đèn giấy trắng, sâu hơn lý này luận nọ, chúng đó có đầy, quí hơn trống đồng vùi lấp, đèn dài rêu phong, là tiềm thức của người dân Lạc-Viet, từ thủa định cư ở bờ sông Nhị đến lúc dừng chân ở cửa sông Khung (một tên của Cửu-long-giang).

Nhưng tận đáy lòng, lảng trong tiềm thức, khắc sâu nơi trí, người dân Việt thường luôn luôn như cây nhó cội này, như chim nhó tò này, có phải

chẳng là những tiếng thiêng liêng : đi lên núi Hùng, đi thăm miếu Hùng, đi hội đền Hùng, dời Hùng-Vương... .

Mực Tàu đen nòi, sơn Tây đỏ nòi mà bôi mà xóa được những tiếng thiêng liêng, cồ kính, đã khắc sâu nơi trí, đã ngưng tận đáy lòng, đã lảng trong tiềm thức của người dân thường nòi Lạc-Viet từ thuở rất xa xưa...

Đến đây, biết đâu chẳng có bạn cho rằng với mình, câu chuyện chẳng thành văn-dề, vì chẳng tin thời 18 vua Hùng có thật. Nhưng cũng có những người khác lại... tin :

« Đọc Việt-sử diễn-ca ngày trước,
Đã rõ-ràng sự trước nước ta,
Bốn ngàn năm, một san-hà,
Rồng là dòng giống, Tiên là tò-tông.
Dầu ai tưởng dời Hồng-Bàng-lhị,
Chuyện hoang-dàng chẳng dè vào tai;
Vậy thời khai sáng là ai?
Có trời đất đó, có người hay chẳng?
Hết tai mắt chưa từng nghe thấy,
Nghe thấy rồi lại lấy làm kỵ.
Kìa pháo lăn, nổ thayền bay,
San dầu bắt đầu, giời này ai tin?
Máy Tạo-hóa muôn hình lai-láng,
Trí rộng suy chẳng đáng chấp nè.
Chim biết ò nhẫn đường về,
Học theo sứ chép, chớ hề nghi-nan. »

Đặng-Thúc-Liêng
(Gia-Long phục quốc diễn ca.— Đại-Viet
tạp-chí, số 1, 1-X-1912)

Câu chuyện « Lạc-Vương hay Hùng-Vương » đã quá dài, mà cũng quá khô-khan; theo chúng tôi tới đây, hẳn các bạn cũng đã quá mệt. Vậy xin mời các bạn cùng quên những chữ, những nghĩa, những lý, những luận... mà cùng chúng tôi và Phan-Quan-Định, Thầm-Oanh hát ca :

— « Sứ vàng ghi chép,
 « Ngày trước Hùng-Vương
 « Có nàng Công-chúa
 « Mắt xanh trời hòn.
 « Chim dồn vang đến mây huyền,
 « Đầu dâng anh-hùng Công-chúa xe duyên,
 « Tang tang tịch tang tình tang, tang tịch tang tình tang...»
 (Son-Tinh, Thùy-Tinh)

— « Bốn ngàn năm văn-hiến, nước ta khang cường,
 « Là nhờ công-dức Hùng-Vương ... »
 (Hùng-Vương)

Mà cùng chúng tôi và Nguyễn-Nhược Pháp, Lê-Ngô-Cát, Phạm-Đinh-

Tôi ngâm-nga:

— « Ngày xưa, khi rạng mây u-ám,
 « Sông núi còn vang um tiếng thán;
 « Con vua Hùng-Vương thứ mười-tám,
 « Mị-Nương, xinh như tiên trên trần... »
 (Ngày Xưa)

— « Sáu đời Hùng vận vừa suy,
 « Vũ-Ninh có giặc mới di cùu tài.
 « Làng Phù-Đồng có một người,
 « Sinh ra chẳng nói, chẳng cười, tro tro.
 . . .
 « Trước sau đều gọi Hùng-Vương,
 « Vua thường nổi hiệu, quan thường nổi tên.
 . . .
 « Hùng-Vương đỗ ở Chân-Phong,
 « Ấy nay Bạch-Hạc hợp dòng Thao-Giang ».

(Đại-Nâm quốc-sử diễn-ca)

Mà cùng chúng tôi và Trần-Trọng-Kim, Bùi-Ký, Đỗ-Thận, Đặng-Đinh-
 Phúc... à-a, như lúc chúng ta còn bé.

« Tục truyền rằng vua Hùng-Vương thứ mươi tám có con gái rất đẹp.
 Sơn-Tinh và Thùy-Tinh đều muôn hỏi làm vợ.

« Hùng-Vương hẹn ai đem đồ lễ đến trước thi gả cho ».

(Quốc-văn giáo khoa-thư, lớp Dụ-bí, do nhà Học-chánh Đông-Pháp
 xuất-bản.)

— « Cứ theo sử cũ của ta thì họ làm vua nước ta là họ Hồng-Bàng.
 Cả thảy hai-mươi đời vua : vua trước nhất là vua Kinh-Dương-Vương,
 rồi đến vua Lạc-Long-Quân, còn mười tám đời vua sau đều lấy hiệu là
 Hùng-Vương, từ vua Hùng-Vương thứ nhất đến vua Hùng-Vương
 thứ mười tám. Thuở đó, nước ta gọi là Văn-Lang, đóng đô ở Phong-Châu,
 về xã Bạch-Hạc, tỉnh Vĩnh-Yên bây giờ ».

(Sử-ký, Địa-địa giáo-khoa-thư, lớp Sơ-dâng).

PHẠM-HOÀN-MĨ

PHỤ

1.— Tiếng Lạc, tiếng Hùng có bao nhiêu chữ ghi ? Và nghĩa mỗi chữ ?

Chúng tôi đã tra và đã nhờ tra : Hán-Việt từ điển của Đào-Duy-Anh, Việt-Hoa-Pháp từ điển của Eugène Gouin, Khang-Hi từ điển để trả lời hai câu hỏi mà chúng tôi chắc rằng đã đến với các bạn, một khi đọc đến chữ cuối của bài này.

A.— Lạc :

- 1.— 洛 : tên một con sông ở Trung-Hoa, nơi rùa thần hiện.
- 2.— 獬 : một loài thú, giống con li.
- 3.— 骡 : một thú ngựa đèn bờm trắng ; lạc-dà ; tên một chủng tộc.
- 4.— 雉 : một thú ngựa đèn bờm trắng.
- 5.— 鳥 各 = 各 鳥 : một thú chim nước, một loại chim mùa (theo thời tiết, tùy khí hậu mà ở, mà di, mà v.v.).
- 6.— 荔 : một thứ bò vâ.
- 7.— 罗 : chuỗi ngọc.
- 8.— 绶 : cuộn dây ở xung quanh.
- 9.— 落 : nói về cây rụng lá ; rơi...
- 10.— 烙 : đốt lửa cho nóng.
- 11.— 樂 : vui mừng.
- 12.— 琉 : (cũng đọc là lêch) xuất chúng, cao dâng.

B.— Hùng :

- 1.— 雄 : con gấu, tượng trưng cho sức mạnh về binh biến.
- 2.— 雄 : loài chim đặc, chim cha ; loài thú đặc, người có sức mạnh ; dũng cảm.

Khang-Ht tự điền ghi : « Theo sách « Nhĩ nhâ » thích nghĩa về loài chim thì : khi cánh mặt che dày (úp lên) cánh trái, đó là *hung*, khi cánh trái che dày (úp lên) cánh mặt, đó là *thu* (Điều đặc hữu iểm tả hung, tả iểm hữu thu).

Chữ *hung* này gồm : 雄 chuy : loại chim cánh ngắn và quăng ✕ mà có người thì cho là biến dạng chữ 古 cò : cũ, xưa, có người cho là biến dạng chữ 左 hưu : bên mặt, nhưng thật ra đó là chữ quăng ✕, một âm tiêu đề hình thanh.

II.— Trong « *Journal asiatique* », quyển 243, tập 4, xuất bản tại Paris năm 1955, ông Émile Gasperdone có khảo về « *Lạc-diền* và *Hùng-diền* », (Champ Lo et Champ Hiong), và Lạc hay Hùng, sau khi trích dẫn sách Tàu sách Việt xưa nay, viết : « Đè làm sáng tỏ bao nghi ngờ của chúng ta, chỉ còn nhỡ địa lý và sử-ký. Hai mâu này cho chúng ta biết thêm, mà không giải quyết ».

[Il reste, pour éclaircir nos doutes, le recours à la géographie et à l'histoire. Elles nous instruisent sans résoudre.]

III.— Chúng tôi xin cảm tạ các bạn đàn anh : Lâm-Công-Quận, ở hội Hồng-thập tự Việt-Nam, Vương-Hồng-Sân, ở viện Bảo-tàng Việt-Nam, Lê-Ngọc-Trụ, ở Thư-viỆn Nam-ViỆt, nhà văn Nguyễn-Hiến-Lê, nhà thơ Đông-Hồ, nhà nhạc Lê-Thương, đã chi time, cho mượn tài-liệu và góp ý để bài này được như thế ni.

PHẠM-HOÀN-MỊ



LẠC LÔI TRẦN GIAN

(Kịch thơ 3 màn)

(Tiếp theo V.H.N.S. số 53)

ĐINH-HÙNG

HỒI THÚ NHÌ

Cảnh nhà Tiêu Phu

(Một túp lều mái cỏ, cột tre, phên cửa đơn sơ, giữa rừng cây trùng điệp. Mái cỏ chỉ lộ ra một nửa. Trước nhà có một giàn cây leo, chiếm gần hết khoảng bình diện thứ nhất của sân khấu. Dưới giàn cây kê một cái chõng. Ngoài giàn cây là sân, có một đống than cùi đốt giờ đang. Phía trong cùng sân khấu, một hàng rào cửa bao vây quanh nhà, lẩn vào những khóm cây rừng man dại. Bên trái sân khấu, cũng phía trong hiện ra thấp thoáng một chiếc công tre sơ sài. Sau hàng rào chỉ thấy màu xanh của cây, màu tim của núi và màu mây lúc trắng, lúc hồng biến chuyen. Mở màn lên, Giáng Tiên đứng vịn cột tre nhìn ra ngoài trời. Xiêm áo trắng toát ngày xưa đã nhuốm màu cát bụi).

LỐP 1

Giáng Tiên — Hầu Nô

Giáng Tiên (nhìn lên trời, buồn bã)

Thôi ! Từ đây khuất bóng Cung Tiên,

Hồi làn mây trắng băng miền về đâu ?

Một năm rồi, ôi ! Trần gian tù ngục

Buộc chân ta — áo trắng đã hoen màu !

Rừng bí ẩn không thấu niềm thồn thirc,

Trời bao la khép kín áng mây sầu.

Một năm rồi, sống dọa đầy, quản thúc,
Giác mơ tiên tàn tạ mấy canh thâu ?
Ôi gã tiểu phu phàm tục
Cớ sao ác nghiệt, cớ cầu ?

(Quay vào, ngồi xuống chỗng, nâng vật áo lên nhìn, thở dài :)

Xiêm áo xưa kia màu tuyêt điem,
Giờ đây hoen ố vết trần ai.

(Đáng lên hai tay vẫn nâng vật áo, nhìn quanh)

Bóng mây, tưởng dâng nghê thường cũ,
Thăm thăm Cung Đinh ánh ngọc phai.
Ta tiếc thương gì mùa xuân quá khứ ?
Ôi mùa xuân huyền diệu cõi Thiên Thai !
Biết chẳng ai, Hoa tiên giờ có chủ ;
Giữa rừng sâu, chôn một khố u hoài ?
Ta, từ thủa trần gian lạc bước,
Một đi không trở lại Bồng-lai .
Đôi cánh trắng lọt vào tay bạo ngược,
Ai giúp ta về được lối Giao-Đài ?

(Vén cột, nhìn ra ngoài công rồi lại nhìn về phía trong nhà, đang ái ngại)

Nhưng, bốn phía rìrog xanh hiu quạnh,
Biết tìm ai giải tỏ nỗi sầu tư ?
Nửa mái lều tranh hẻo lánh,
Một màu hoa cỏ hoang sơ.
Đêm từng đêm, hững hờ trắng giãi ánh,
Thân tiên nga nào khác tấm thân tù ?

(Lắc đầu thở dài)

Ôi ! thoát khỏi làm sao tay gã tiểu phu !
Núi cao ngất tòa vòng vây trùng điệp.
Cây vạn gốc, cỏ gai rùng giăng lưới thép,
Và, lòng thế nhân dựng lũy, ngăn hào,
Ta nhìn trời... không cánh, khó bay cao.

(Hai tay chấp trước ngực, nâng nhòn tròn, dâng thắt vong)
Im lặng một lúc...

Gã tiểu phu sao vô cùng hiềm dộ
Đem cánh ta giấu biến tự chiều xua !
Gã đích thân làm quản ngục,
Giam cầm ta trong lều cỏ tiêu sơ !
Và... gã còn một tay sai đặc lực :
Con dưới ưới quái gở tên Hầu Nô...
Con thú rừng bị gã tiểu phu thu phục
Vẫn trung kiên như một kẻ hiền đồ.
Thú tính hòa cùng bạo lực :
Ghê thay sức mạnh mãnh phu !
Tay yếu khôn rung thành gió bão,
Đường trần thời tuyệt lối Non Vu !
Ta nhìn xanh thẳm mà thương nhớ,
Lòng nhủ riêng lòng khóc tự do.

(Lấy vật áo thăm nước mắt. Quay vào chợt nhìn ngó chung quanh. Đi lượn
một vòng từ trong ra ngoài, dâng nghe ngóng, tìm tài...)

Ô ! Cả hai hình như cùng vắng mặt :
Tự bình minh, không thấy bóng Hầu Nô !
Hay nó đi rừng theo gót tiểu phu ?
Cánh phèn hờ hững gió lùa,
Cồng trống then sương cài lồng,
Nhìn quanh bốn phía rào thưa,
Ta vẫn một mình một bóng.

(Chi tay về phía xa xá)

Ngoài lớp mây dưa,
Trời xanh lồng lộng,
Ôi nhớ thủa chín tầng cao bay bồng,
Hồn phiêu lưu chợt thức dậy tinh cờ.
(Ngáp ngáp) Ta... muốn liều... thử lén bước ngao du ?

(Đáng suy nghĩ)

Phải, cả hai cùng vắng bóng,
Ta đợi gì không cao chạy, xa bay? (Ngừng một lát)
(Quá quyết)
Thà bơ vơ, lưu lạc giữa ngàn cây,
Thà mưa nắng thà phong sương dầu dãi,
Còn hơn sống trong lào tù khổ ải,
Tay phàm phu vùi rập nát hoa dung.
Thôi! mau mau tự thảo cùi xô lồng!

(Chạy ra phía trước giàn, vén cột, kiêng chân nhìn ra phía công. Trong lúc đó, con khỉ đặc lặng lẽ từ phía trong ra đứng ngay sau lưng.)

Hai cánh công như hữu tình đê ngỏ:
Thôi! Từ đây xin biệt giã các ngươi,
Và xin giã từ cả chú dưới ươi....

(Quay mặt lại, trông thấy Hầu Nô, rá lên một tiếng, chạy ra phía công. Bỗng từ ngoài công, hai, ba con khỉ đặc khác lùi tiến vào, giang tay cầm đầu đong Giáng Tiên, dồn Giáng Tiên lùi dần vào trước cửa nhà. Cả lùi đầu với cùng Hầu Nô vây quanh Giáng Tiên, nắm tay nhau nhảy nhót và kêu the thé những tiếng mọi rợ.)

Giáng Tiên (hai tay che mắt, hoảng hốt)

Trời ơi! Loài yêu quái!
Hãy lánh xa ta! đừng tác hại!
Hãy lánh đi! Ôi lũ qui diên rõ!
Ai xui các ngươi thành bọn cuồng nó?

(Cả đàn khỉ vẫn kèm hè đe dọa. Riêng Hầu Nô lắc lư cái đầu tò ý không bằng lòng, đoạn ngặt ngưỡng đi ra sân trọng khép hai cánh công lại, và quay trở vào xua tay làm điều bộ đuối Giáng Tiên vào trong nhà.)

Giáng Tiên (vừa lùi bước loanh quanh trước Hầu Nô, vừa nói):

À! Lũ mi không cho ta vượt ngực!
Thân yếu đuối, thôi ta đành khuất phục!
Ta khuất phục rồi, thôi hãy lánh ngay đi!
Ta rùng mình, khi trông thấy bọn mi!

(Giáng Tiên lùi bước vừa tới sát chiếc chông, liền ngồi phịch xuống, gục

đầu kín thước. Hầu Nô đến gần nhìn một cách tò mò, đoạn xua tay ra hiệu cho cả đàn khỉ lui vào. Đàn khỉ giang tay nối bước nhau, lần lượt đi vòng qua chỗ Giáng Tiên ngồi, mỗi con đều sướng cõi nhầm vào tận mặt Giáng Tiên, mỗi con đều múa tay làm một cử chỉ nghệ nghinh, trước khi rút lui ra lối công ngoài. Còn lại một mình Hầu Nô).

Giáng Tiên (ngang đầu lên, chấp tay như cầu nguyện)

Trời ơi! con ác mộng!
Hồi Hầu Nô! Mi chẳng xót thương ta!
Một năm rồi, tuy vẫn sống chung nhà,
Ta khờ não, mi không hề thông cảm,
Ôi Hầu Nô! Hồn lâm tuyễn u ám!
Chỉ cui đầu tuân lệnh gã tiều phu,
Chẳng biết ta là bạn hay là thù?
Đem sức mạnh giúp cho phường bạo ngược.

(Đứng dậy, lắc đầu thất vọng)

Nhưng... lời ta nói, mi hiểu làm sao được?

(Hầu Nô gật đầu lia lịa, tỏ ý có hiểu, đoạn giơ tay về phía Giáng Tiên làm điều bộ thân mật...)

Giáng Tiên

Ô! Xem chừng mi đã biết cảm thông,
Lần đầu tiên, mi tỏ dấu khoan hồng...
(Vỗ nhẹ tay vào vai Hầu Nô. Con vật cui đầu đứng yên)
Mi, bản tính thiên nhiên không phản trắc,
Hồn chất phác bị tiều phu mê hoặc,
Mi giúp cho Tôi Ác thắng Tinh Thương.
Hồi Hầu Nô! Mau trở lại với thiện lương!

(Tiến lại gần, vỗ nhẹ tay lên đầu Hầu Nô)

Mi không thấy gã tiều phu hung bạo?
Búa sắt cầm tay, lòng như hỏa báo,
Hắn chẳng thương ta, và cũng chẳng thương mi?
Hầu Nô! Còn theo gã làm chi?
Hồi linh hồn man rợ!
Hồn dã thú u mê!

Thăm thăm bóng sơn khẽ,
Bao giờ người tĩnh ngô?

(Chợt có tiếng động ngoài cổng. Hầu Nô vội ngẩng đầu lên, nhón nhác nhìn quanh, đoạn khát khao ồn ào ra phía trước thềm, khuynh tay để nghe ngóng . . .)

Giáng Tiên (nhìn theo ra phía cổng lâm bẩm)

Chừng gã tiêu phu đã trở về . . .
Trên đường rừng, thoảng động bước chân đi.
Ta chợt thấy lòng bỗng dung ủ dột,
Mà Hầu Nô như có chiều hoảng hốt:
Nó xem chừng còn khiếp phục tiểu phu . . .

(Người đi săn từ phía ngoài cổng đi vào, vai đeo cung tên, chân bước hơi khập khễng, Hầu Nô giang hai tay vừa cản Người đi săn, vừa lùi dần vào tận trước thềm)

(Còn tiếp)

ĐINH-HÙNG



SẮP PHÁT HÀNH

VIỆT-NAM DANH-NHÂN TỰ-DIỄN
của Nguyễn Huyễn-Anh
Do Hội Văn-Hóa Bình-Dân ấn-hành



TẾT THU

Tháng tam, tết Nhi-dồng,
Trời cao, trè hép đồng.
Trăng vàng soi khắp nước,
Cá giấy lượn trong không.
Gió phất dừa đuôi phượng,
Sương pha cúc móng rồng.
Phút này trông cảnh ấy,
Hào-hứng chén thi-ông.

1960
ĐỒNG-XUYÊN

SAU CƠN MƯA GIÓ

Ba sinh lở-dở mối duyên đầu,
Chiếc bách lênh-dênh nước thăm sâu.
Yên trí sang ngang gây lại phúc,
Đau lòng dẫn bước vướng thêm sầu.
Má hồng phật mộng cay son phẫn,
Nước loạn canh tàn khóc bèn đâu.
Mưa gió sông Tương thơ đẫm lệ,
Đoạn-trường ai cảm khách qua cầu ?

TƯƠNG-PHÓ

(Tác-giả « Mưa gió Sông Tương »)

BÀI HỌA

Cảm cảnh phân-ly tự bước đầu,
Nghĩa dày khôn đáp mối tình sâu.
Đêm thu sùi-sụt khơi dòng lệ,
Nguồn cảm lâm-li gợi mạch sầu.
Tạo-hoa cớ sao ghen má phẫn,
Phong-trần nỡ đè rám mùi đâu.
Sông Tương tranh nhớ cơn mưa gió,
Hai chuyển sang qua một nhịp cầu.

TRÌNH-XUYÊN

VĂN-HÓA — SỐ 55

CẢNH Ở RỪNG

Rừng xanh cây cỏ bléc,
Bốn mặt cảnh tiêu tao.
Hồ thét kính hồn tục,
Chim kêu gọi bạn hào.
Lòng quê vương đất lạ,
Nhà cũ khuất non cao.
Hồi khách trên sông Nhĩ :
Năm nay nước thế nào ?

ĐÔNG-MINH

VỊNH MAI

« Ngọc-cốt băng-cơ » tự thuở nào,
Nghìn thu danh-tiết vẫn đề cao.
Ngạt-ngào đâu kém hồng, lan, cúc,
Tươi-tốt nào thua trúc, lý, đào.
Ai Bắc đông về hoa trắng tuyết,
Rừng Nam sương nhuộm sắc vàng sao.
Cửa thiền còn đượm hơi hương đó,
Mặc-khách tao-nhân tứ dạt-dào.

HỒNG-THIÊN

NR-57

VĂN-HÓA — SỐ 55

Lửa đèn rực rỡ, trong xanh,
Khiến nơi tối mịt trở thành sáng choang.
Trí khôn có lửa huy hoàng;
Mọi thời, chiếu giải hào quang bốn bề.

Lửa vàng, trong mờ cùi thông,
Sưởi buồng the giữa tiết đông lạnh lùng.
Tình thương ấm áp vô cùng,
Sưởi tim rét mướt, náo nùng, vất vơ.

Lửa hồng cháy, bốc lên cao,
Rung rinh, gợn sóng, dồn chảo nồi niêu.
Tim người có lửa tình yêu,
Nấu ra những món cao siêu nuôi đời.

Lửa nồng thiêu cháy nhà gianh,
Đốt veo veo, đốt tan tành cơ người,
Ai hay lửa giận thiêu người,
Đốt tim, đốt phổi hơn mười hỏa tai?

THE FLAME AND FIRE

By VŨ-ĐỨC-TRỊNH

The flame of a lamp is lucent, pure and green,
Brilliantly illuminating the darkest place ¹.
The intellect has a radiant and glittering flame,
Which, under all circumstances, throws flashing light on all four sides.

The yellow fire, in a quantity of pine fuel-wood,
Heats a gauze-curtained room in the middle of the cold winter season.
Affection, with a warm glow ²,
Heats the chilly, distressed, and straying heart.

The crimson fire, burning, lifts itself high.
Flickering, wavering, it welcomes saucepans and small cooking-pots.
The human heart has the fire of love,
Which cooks sublime foodstuffs to nourish the world.

The ardent fire consumes an imperata-roofed house.
It burns hissing, burns destructively this dwelling ³.
Who knows how the fire of anger consumes a man,
Searing his heart, searing his lungs tenfold more (furiously) than a conflagration
does?

¹. In Vietnamese, *khiến nơi tối mịt trở thành sáng choang*, literally : making a murkily obscure place become brilliantly luminous.

². With a warm glow : In Vietnamese, *ấm áp vô cùng*, literally : infinitely warm.

³. Dwelling : In Vietnamese, *cơ nguoï*, literally : fundamental patrimony.

THƠ

Kinh tặng
Cụ Ưng-Bình Thúc-Gia-thị (Hué)
tác-giả cuốn « Bán buôn mua vui »

*Phúc đầy đức trọng hưởng ơn trời,
Tuổi thọ lên dần ngoại tâm mươi.
Non nước nhàn-du, trông lại nhớ...
Rượu thơ khởi-tú, chuốc mà chơ...
Trăm ngàn trò thề, khôn long óc,
Tâm chín triều vua, chẳng hờ người.
« Sầu bán vui mua », quên tục-lụy,
Hỏi trăng vẫn tỏ, hỏi hoa cười...*



Đa-tài đa-cảm,

*Khởi tình già, tính đã tầm mươi tư.
Dưới đèn hoa, tha-thiết vẫn quan-thư,
Trong lồng-miếu, thèn-thơ lòng quốc-lão...
Ai đó Hương-Bình say thánh-đạo ?
Khách nào Vỹ-Dạ rõ thiên-tâm ?
Hội Kỳ-Anh, ai hào-hoa, ai quắc-thuốc,
ai túy-tửu, ai cao-ngâm ?
Ngắm cuộc thế, thăng-trầm ai tự-giác ?
Gương kim-cô soi lèn tóc bạc,
Nước non Hồng gánh xác nhớ còn ai ?
Trường-Sơn còn săn lão-mai,
Hương-giang còn săn thuyền chài ra khơi.
Tung mây còn săn chim trời...*

TU-NGUYỄN

VĂN-HÓA — SỐ 55



KHOA NGỮ-HỌC Ở HOA-KỲ

NGUYỄN-ĐÌNH-HÒA

Tiến-sĩ Văn-Chương
Giảng-sư Đại-học Văn-khoa—Sài-gòn

TẠI Hoa-kỳ trong mấy chục năm gần đây, khoa ngữ-học đã tiến-bộ rất nhiều và đã đi tới được nhiều kết-luận mà ngay các học-giả Âu-Châu (Pháp, Ý, v.v.) gần đây mới có dịp biết đến. Nay ta cần xét xem họ tiến-bộ những gì về mặt phương-pháp và kỹ-thuật phân-tích ngôn-ngữ. Trước hết, ta xét đến các tiện-nghi, rồi lần-lượt kiểm-diểm những tiến-bộ của học-giả Mỹ trong ba ngành ngữ-học lịch-sử, ngữ-học đại-cương và ngữ-học miêu-tả.

A — Các tổ-chức, học-hội và tập-san chuyên khảo về ngôn-ngữ

1- Ta có thể chọn năm 1925 làm khởi-diểm vì năm đó Hội Ngữ-học Hoa-kỳ (Linguistic Society of America) vừa đúng một tuổi. Tính đến năm 1959, hội L.S.A có 1501 hội-viên, đó là chưa kể 22 danh-dự hội-viên ở nước ngoài. Ta có thể trích-tính chỉ có từ 30 đến 35 phần trăm hội-viên là những ngữ-học-gia thôi, còn là các giáo-sư dạy tiếng La-tinh, Hy-lạp, các thứ tiếng chí Rô-mâng (Pháp, Ý, I-pha-nho v.v.).

VĂN-HÓA — SỐ 55

Trước đó cũng đã có những hội như *Modern Language Association* (gồm các giáo-sư sinh-ngữ), *American Oriental Society* (gồm các nhà nhà đồng-phương-học), *American Philological Association* (gồm các nhà cõi-văn-học). Song khoa ngữ-học thường được coi là phụ, đối với chủ-de văn-chương hay từ-chương.

Tập-san *International Journal of American Linguistics* (IJAL) do giáo-sư Franz Boas, 1858-1942, một nhà nhân-loại-học kiêm ngữ-học, sáng-lập năm 1920, thi chỉ lo nghiên-cứu ngôn-ngữ của các giống thô-trước da đỏ thôi.

Đến năm 1926, tập-san *American Speech* ra đời, chuyên đăng bài khảo-cứu tiếng Mỹ (tức tiếng Anh do người Mỹ nói).

Hội Ngữ-học Hoa-kỳ, qua tập-san tam-cá-nguyệt *Language* (xuất-bản liên-tiếp từ 1925 ; thư-viện Đại-học Văn-khoa Sài-gòn có sẵn) đã gây một ảnh hưởng sâu rộng trong giới ngữ-học Hoa-kỳ. Phiên họp hàng năm và hàng tháng của hội thật là hào-hứng, các nhà chuyên-môn những chi như Án-Âu Rô-măng, Á-đông, Da-dò, v.v. đều có dịp thảo-luận với nhau để trao đổi ý-kien và kỹ-thuật. Chủ-bút trong nhiều năm nay vẫn là giáo-sư Bernard Bloch (Đại-học Yale). Tập-san *Language* chỉ nhận đăng bài của hội-viên thôi, mà những bài phải thật chuyên-môn, thường thường là khó đọc. Ngoài ra, hội LSA lâu lâu còn xuất-bản loại chuyên-khảo (*Language Monographs*) và loại luận-án tiến-sĩ (*Language Dissertations*) về ngữ-học.

2- Hoạt-động của Hội đỡ-dầu còn có những khóa chuyên-tu ngữ-học, (*Linguistic Institute*), từ năm 1928 đến nay, vẫn được tổ-chức hàng năm vào vụ hè tại các viện Đại-Học New York, Yale, Columbia, Michigan, Wisconsin, North Carolina, California, Georgetown, v.v... Hồi 1954, tôi được học-kim của Liên-Hiệp Các Hội Bác-học Hoa-kỳ (*American Council of Learned Societies*) đề theo một khóa tám tuần lễ ở Viện Đại-học Georgetown tại thủ-đô Hoa-thịnh-đốn ; năm nay lại có dịp dự khóa hè 1960 tại Viện Đại-học Texas ở Austin, tiều-bang Texas.

Trong các khóa chuyên-tu đó, lâu đền tám tuần lễ, có đa số những nhà ngữ-học kiệt-xuất nhất của Mỹ (hoặc làm giáo-sư hoặc làm sinh-viên, hoặc cả hai) tham-dự cùng với một số học-giả ngoại-quốc để tham-cứu nhiều vấn-de lý-thuyết chuyên-môn. Khóa-trình thường bao giờ cũng có những giảng-khoa như Ngữ-học Nhập-môn, Ngữ-học Miêu-tả, Ngữ-âm-học và Âm-vị-học, Ngữ-vị-học, Phương-pháp phân-tích, v.v...

Đặc-sắc của những khóa chuyên-tu đó là trong việc đào-tạo các nhà ngữ-học trẻ tuồi, không những chủ-de được đào-sâu về mặt kiến-thức chuyên-môn mà các học-giả còn có dịp quen biết nhau về phương-diện cá-nhân nữa. Ngữ-học Mỹ hiện nay đặc-biệt ở chỗ không có sự kinh-dịch hay ghen-ghét nhô-nhen giữa hai thế-hệ già và trẻ; trái lại, họ thân-mật và thông-cảm nhau lắm.

3.- Giữa khoảng 1925-26 và 1930-33 chỉ có hai tổ-chức kè trên là chuyên-khảo về ngữ-học thôi, và phần lớn hoạt-động của họ cũng theo vết cũ, chứ ít chú ý tới những ứng-dụng thực-tiễn của khoa-học ngôn-ngữ. Tới 1934, thi có một tổ-chức dành cho ngành ngữ-học ứng-dụng; đó là Viện Chuyên-khảo Ngữ-học (Summer Institute of Linguistics, SIL), có mục-đich huấn-luyện các giáo-sỹ để giảng đạo cho dân da đỏ và các bộ-lạc khác cùng là dịch Thánh-kinh ra các thứ tiếng thô-dân. Mỗi vụ hè, Viện SIL tổ-chức những lớp học về kỹ-thuật miêu-tả và phân-tích ngôn-ngữ, về mối quan-hệ giữa ngữ-học và nhân-loại-học, một mặt, và một mặt khác, hoàn cảnh văn-hóa trong đó nhà giáo-sỹ phải làm việc. Viện SIL hiện có hai trung-tâm (ở Viện Đại-học Oklahoma tại Norman và Viện Đại-học North Dakota tại Grand Forks), và trung-tâm North Dakota có cả chi-nhánh ở Phi-luật-tân và Việt-Nam. Giáo-sư Richard-Pittman, giám-đốc chi-nhánh ở Sài-gòn (5 Sương Nguyệt Anh) giảng khoa Ngữ-vị-học và cú-pháp tại Đại-học Văn-khoa Sài-gòn.

4.- Trong những năm chiến-tranh chống Đức, Ý và Nhật, Hoa-kỳ còn có một chương-trình quan-trọng gọi *Intensive Language Program*, ILP. Trước khi Hoa-kỳ nhập chiến-cuộc, họ cũng thấy thiếu kiến-thức lý-thuyết và khả-năng xử-dụng những thứ ngôn-ngữ như Đức, Ý, Pháp, rồi Nga, Nhật. Trung-hoa, Diển điện, Swahili. Vì thế nên đúng năm 1941, là năm Mỹ bị lôi vào chiến-cuộc, Liên-hiệp Các Hội Bác-học Hoa-kỳ (ACLS) đặt ra chương-trình ngôn-ngữ ILP có mục-đich là :

a) Nghiên-cứu và miêu-tả một số ngôn-ngữ xa lạ, rồi

b) áp-dụng kiến-thức ấy vào cố-gắng chiến-tranh của Mỹ-quốc. Phần lớn những nhà chuyên-môn trong chương-trình ILP đã được huấn-luyện về cách phân-tích những thứ tiếng da đỏ và là học trò của Boas, Sapir hay Bloomfield. Họ nghiên-cứu chừng 40 thứ tiếng khác nhau, rồi thi soạn

văn-phẩm, từ-diễn, soạn sách giáo-khoa để dạy ngoại-ngữ và Anh-ngữ, và trực-tiếp lo việc giảng-dạy các lớp ngoại-ngữ cấp-tốc cho binh-sĩ Hoa-kỳ. Chính nhờ họ hoạt-động ráo riết như vậy trong thời chiến-tranh thứ hai mà nhiều nhà văn-phẩm và giáo-sư sinh-ngữ đã thức-tỉnh để nhận chán được giá-trị của phương-pháp phân-tích tối-tân và đồng thời công-chứng cũng thấy rõ công-dụng của khoa ngữ-học trong đời sống thực-tế.

Từ 1942 còn có thêm tập-san *Studies in Linguistics* (SIL) do giáo-sư George L. Trager và các bạn đồng-sự xuất-bản cốt làm diễn-dàn cho các học-giả ít tuổi trong ngành có dịp thăm dò ý-kien các vị cao-niên hơn.

Trước năm 1939, tập-san *International Journal of American Linguistics* in ở bên Đức, nên lúc chiến-tranh bùng nổ thì phải đình-bản: Sau khi giáo-sư Boas qua đời, tập-san ấy lại tục-bản năm 1944, mỗi năm ra 4 kỳ, tại Viện Đại-học Indiana và do giáo-sư C.F. Voegelin làm chủ bút. Cũng năm 1944, một nhóm giáo-sư Âu-châu thuộc Trường Đại-học « lưu-vong » Ecole des Hautes Supérieures (thành-lập tại New York) sáng lập ra Hội Ngữ-học Nuru-Uớc (Cercle Linguistique de New York) và năm 1945 cho ra đời tập-san của Hội, lấy tên đầy ý-nghĩa là *Word*.

5.- Ngay sau khi chiến-tranh kết-liễu, Viện Đại-học California xuất-bản *Romance Philology*, một tập-san chuyên-môn về chi Rô-măng.

Kinh-nghiệm trong thời chiến-tranh cũng có ảnh-hưởng nhiều đến việc dạy ngoại-ngữ tại các trường dân-sự. Ngay từ trước hồi năm 1945, khoa ngữ-học đã được ứng-dụng tại Anh-ngữ Học-viện (English Language Institute) của Viện Đại-học Michigan để dạy tiếng Anh cho sinh-viên ngoại-quốc, nhất là sinh-viên Trung-Mỹ và Nam-Mỹ (là những người nói tiếng I-pha-nho). Rồi chính Viện Ngoại-vụ (Foreign Service Institute) của Bộ Ngoại-giao Hoa-kỳ (Department of State) bắt đầu từ 1947 cũng vừa dạy các nhân-viên ngoại-giao và lãnh-sự của Mỹ học nói tiếng ngoại-quốc, lại vừa cho họ tham-nhuần những kiến-thức về ngữ-học và nhân-loại-học để họ nhận-định được sự sai-biệt giữa các văn-hóa ngõ hẻu khi ra phục-vụ ở nước ngoài biết cách giao-lê, xǔ-ký tiếp-vật cho thỏa đáng. Viện Đại-học Georgetown (Đòng Tên) tại thủ-đô Hoa-thịnh-Đốn có một viện Chuyên-khảo Ngữ-học và Ngôn-ngữ (Institute of Languages and Linguistics) nằm trong

trường Ngoại-giao (School of Foreign Service). Trường này rất có tiếng, và đào-tạo cả thông-ngoôn và phiên-dịch-viên cho các hội-nghị quốc-tế.

Các học-hội ngữ-học thi nhau ra đời, tại thủ-đô Hoa-thịnh-Đốn (quanh Viện Đại-học Georgetown), tại Viện Đại-học Michigan, tại các Viện Đại-học Yale, Indiana, v.v..

Viện Đại-học Kentucky, bắt đầu từ năm 1955, cũng đã xuất-bản tập-san *General Linguistics* (Ngữ-học Đại-cương).

Câu-lạc-bộ Nghiên-cứu Ngữ-học (Research Club in Language Learning) tại Viện Đại-học Michigan, ở Ann Arbor xuất-bản tập-san *Language Learning* mỗi năm hai số, có những bài về Ngữ-học ứng-dụng. Còn tập-san *Anthropological Linguistics* của Viện Đại-học Indiana có từ tháng giêng 1959 thi chuyên-môn về Ngữ-học Miêu-tả và mối liên-quan giữa nó và khoa nhân-loại-học. Gần đây nhất, Trung-tâm Ngữ-học Ứng-dụng (Center for Applied Linguistics) do Hiệp-hội Ngoại-ngữ (Modern Language Association) thành-lập tại thủ-đô Hoa-thịnh-Đốn hồi đầu năm 1959 để làm chỗ « thanh-toán » hay trung-gian cho các viện Đại-học, các cơ-quan chính-phủ và các cơ-sở hay cá-nhân nào liên-hệ tới việc áp-dụng khoa-học ngôn-ngữ cho những vấn-dề thực-tiễn về ngôn-ngữ (dạy tiếng Anh ở ngoại-quốc, dạy ngoại-ngữ cho người Mỹ, vấn-dề phiên-dịch, vấn-dề thông-ngoôn, v.v...). Trung-tâm đó xuất-bản *The Linguistic Reporter*, hai tháng một kỳ, lâu lâu có phụ-trương về thư-mục, bài vở toàn hướng về khía cạnh thực-dụng và cho tin-tức về các học-hội, ngữ-học-gia, luận-án ngữ-học, sách giáo-khoa, v.v.,

(Còn tiếp)

NGUYỄN-BÌNH-HÒA

Sách tham-khảo

Hall, Robert A., Jr. « *American Linguistics, 1925 - 1950* », ARCHIVUM LINGUISTICUM, 3. 2 (1951). 101-125 ; 4. 1 (1952). 1-16.

King, Joanne & Tondriaux, Julien, « *La linguistique aux États-Unis et au Canada* » AEVUM, 24 (1950). 384-403.





KHẢO-CỨU NỀN GIÁO-DỤC NHẬT-BẢN HIỆN-DẠI

NGÀNH ĐẠI-HỌC

(University)

(Tiếp theo V.H.N.S. số 54)

Đoàn-văn-An

Tiến-sĩ Văn-Khoa Nhật-Bản

Tốt-nghiệp Đại-học Cao-đẳng Sư-Phạm

IV. – ĐOÀN-KỲ ĐẠI-HỌC

(Junior Collège)

Như trên chúng ta đã nghiên-cứu về cách-thức tò-chắc và phương-pháp giáo-dục của các trường Đại-học, kề-cả quốc-lập và tư-lập. Các trường này thường áp-dụng theo chương-trình giáo-dục phò-thông của Đại-học, nghĩa là thời-gian học-tập phải từ 4 năm trở-lên. Phương-châm và mục-dịch của chính-phủ và các giới giáo-dục là thế. Nhưng thực-tế thì khác: Có nhiều người muốn học đến trình-dộ Đại-học, nhưng vì điều-kiện kinh-tế và hoàn-cảnh gia-dinh không thể tiếp-tục học theo chương-trình 4 năm, vì thế nên các trường Đoàn-kỳ Đại-học này được thành-lập.

I. – MỤC-DÍCH CỦA CÁC TRƯỜNG ĐOÀN-KỲ ĐẠI-HỌC

Về mục-dịch của các trường Đoàn-Kỳ Đại-học, trong quyển « *Văn bô pháp-lệnh yếu lâm* » của bộ Giáo-dục có chép: « Mục-dịch của các trường Đoàn-kỳ Đại-học là dựa vào cơ-sở giáo-dục đã được hấp-thụ ở Cao-đẳng để rèn-luyện thêm cho sinh-viên về sự hiểu-biết các văn-đè chuyên-môn và thực-nghiệp

VĂN-HÓA — SỐ 55

theo trình-dộ giáo-dục ở Đại-học. Với mục-dịch đào-tạo sinh-viên trở-thành những người hữu- ích cho xã-hội, nên ở các trường Đoàn-kỳ Đại-học, ngoài các môn học phò-thông thường chú-trọng đến các ngành chuyên-môn, kỹ-thuật và nghề-nghiệp hơn cả. Ngoài ra, các trường Đoàn-kỳ Đại-học cũng có sứ-mệnh phò-cập và nâng cao trình-dộ dân-trí đến cấp Đại-học giáo-dục. Những sinh-viên sau khi đã tốt-nghiệp ở các trường này rồi, nếu hoàn-cảnh cho phép và muốn tiếp-tục học thêm thì có thể thi vào học từ năm thứ 3 ở các trường Đại-học phò-thông. » (1) Nói một cách khác, các trường Đoàn-kỳ Đại-học thường nhắm đến 2 mục-dịch: a) Rèn-luyện trí-thức chuyên-môn và nghề-nghiệp thực-tế cho sinh-viên. b) Phò-biến và nâng-cao trình-dộ văn-hóa của dân-chúng lên đến bậc Đại-học.

2. – THỜI-GIAN HỌC-TẬP VÀ CÁCH-THỨC TÒ-CHỨC

Về thời-gian học-tập cũng trong quyển « *Văn-bô pháp-lệnh yếu lâm* » ấy chép: « Thời-gian học-tập ở Đoàn-kỳ Đại-học được quy-định là 2 năm hoặc 3 năm ».

Còn về cách-thức tò-chức thì phần-nhiều tùy theo điều-kiện của từng trường-một. Đại khái trong một trường Đoàn-kỳ Đại-học có thể thành-lập các khoa chuyên-môn như: Văn-học, Ngôn-ngữ học, Thư-viên học, Kinh-tế, Thương-nghiệp, Lý-hóa, Công-nghiệp, Nông-nghiệp, Ngư-nghiệp, Gia-chánh, Giáo-dục, Thể-dục, Xã-hội sự-nghiệp, Mỹ-thuật, Âm-nhạc, Báo-chí v.v... Tuy vậy, các trường Đoàn-kỳ Đại-học ở Nhật-bản hiện-tại, phần-nhiều chỉ thiết-lập một hay nhiều trong các khoa chuyên-môn ấy mà thôi.

Điều-kiện thành-lập các trường Đoàn-kỳ Đại-học này rất rộng-rãi. Người ta có thể thiết-lập một trường chuyên-dạy một khoa như Âm-nhạc Đoàn-kỳ Đại-học, Thương-nghiệp Đoàn-kỳ Đại-học, Điện-khí Đoàn-kỳ Đại-học v.v... Nhưng cũng có thể thiết-lập một trường chuyên-dạy nhiều khoa, như Văn-hóa Nữ-tử Đoàn-kỳ Đại-học, Học-nghệ Đoàn-kỳ Đại-học v.v... Ngoài ra, ở các trường Đại-học ngoài các học-bộ phò-thông dạy theo chương-trình 4 năm, cũng có thể thiết-lập thêm một học-bộ, gọi là Đoàn-kỳ Đại-học học-bộ, dạy theo chương-trình 2 năm. Điều-kiện tắt-yếu trong việc thiết-lập các trường Đoàn-kỳ Đại-học là phải có người chủ-trương và ban giáo-sư có đủ điều-kiện hợp-pháp về bằng-cấp, cũng như học-vấn và kinh-nghiệm. Vấn-dề này thì không phải là việc khó ở Nhật, vì thế

(1) « *Văn-bô pháp-lệnh yếu lâm* » trang 126.

hiện tại tỷ-số học-đường và sinh-viên ở các trường Đoàn-kỳ Đại-học đã lên đến một con số vĩ-dại. Đoàn sau chúng ta sẽ rõ.

3. — HỌC-ĐƯỜNG VÀ SINH-VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐOÀN-KỲ ĐẠI-HỌC

Về sinh-viên thì cũng như các trường Đại-học phò-thông khác, hễ muốn dự thi vào học ở các trường Đoàn-kỳ Đại-học, các sinh-viên cần phải có bằng-cấp tốt-nghiệp Cao-đẳng (tức là Tú-tài bên ta), hoặc có giấy chứng-chỉ trình-dộ học-lực tương-đương như thế. Còn các điều-kiện khác thì hoàn toàn giống như ở mục Đại-học trước. Đề các bạn có một khái-niệm rõ-ràng về ngành Đoàn-kỳ Đại-học, nhất là số sinh-viên hiện tùng-học ở các trường ấy như thế nào, tôi xin lược-trình một bản thống-kê như sau :

TỔNG SỐ NAM NỮ SINH-VIÊN Ở ĐOÀN-KỲ ĐẠI-HỌC (2)

Thời Đại	Niên Đại	Số Sinh - Viên				Tổng Số
		ngày	đêm	nam	nữ	
Chiêu-Hòa 29	1954	48.518	24.979	36.335	37.162	73.497
— — 31	1956	54.450	22.664	32.644	44.470	77.114
— — 33	1958	51.854	19.400	26.451	44.803	71.254

Còn về học-đường, theo tài-liệu trong quyển « Văn bô niên-báo năm Chiêu-Hòa 32 » của bộ giáo-dục thì vào năm 1957 tổng-số các trường Đoàn-kỳ Đại-học đã lên đến số 269 trường, kè cả quốc-lập, công-lập và tư-lập. Cũng trong năm ấy tổng-số nam nữ sinh-viên ở các trường Đoàn-kỳ Đại-học là 73.137. (3) Căn cứ vào bản thống-kê trên và tài-liệu trong quyển « Niên báo » ấy, chúng ta thấy từ năm Chiêu-Hòa 31 (1956) trở đi, số sinh-viên ở các trường Đoàn-kỳ Đại-học mỗi năm một ít dần. Điều này cũng không lấy gì làm lạ, vì mấy năm gần đây điều-kiện kinh-tế và xã-hội Nhật-Bản mỗi ngày một ổn-định phát-triển, cho nên số sinh-viên xin tùng-học ở các trường Đoàn-kỳ Đại-học bớt lui và trái lại, số sinh-viên xin tùng-học ở các trường Đại-học phò-thông mỗi ngày một tăng lên dần.

Ngoài ra, cũng trong bản thống-kê trên chúng ta thấy : Khác với các bậc

(2) « Học-hiệu co-bon điều-tra báo cáo » trang 16-17.

(3) Theo tài-liệu trong cuốn « Văn bô niên báo năm Chiêu-Hòa 32 » trang 274.

Tiêu-học, Trung-học, Cao-đẳng và Đại-học chúng ta đã có dịp khảo-cứu trước, ở bậc nào số nam học-sinh cũng chiếm đa số hơn nữ-sinh. Trái lại, ở đây thì khác : vào năm Chiêu-Hòa 33 (1958) số nam học-sinh ở các trường Đoàn-kỳ Đại-học mới chỉ hơn một phần nửa số nữ-sinh thôi. Đó là một điều đáng đề-cao trong sự tranh đấu để hấp-thụ ngành Đại-học giáo-dục của giới phụ-nữ Nhật-Bản. Nhưng bên cạnh sự ấy, chúng ta cũng nên hiểu thêm rằng : vì điều-kiện sinh-lý và gia-dinh, cũng như vì quan-niệm xã-hội : phụ-nữ chỉ cần rèn-luyện các ngành chuyên-môn và nghề-nghiệp hơn là đi sâu vào nền học-thuật uyên-thâm. Đó cũng là một lý do nữa số nữ-sinh ở Đoàn-kỳ Đại-học lên phần đa-số vậy.

Tóm lại, các trường Đoàn-kỳ Đại-học không những đã giúp cho các giới thanh-niên nam nữ hiểu-học thực-hiện được nguyện-vọng hấp-thụ nền Đại-học giáo-dục, mặc dù vì điều-kiện kinh-tế và hoàn cảnh gia-dinh không thể theo học 4 năm ở Đại-học được ; đồng thời cũng đã giúp cho các nhà lãnh-dạo một phần lớn trong việc thực-hiện chương-trình phò-biết ngành Đại-học giáo-dục trong quần-chúng vậy. Vì thế chế-độ Đoàn-kỳ Đại-học là một chế-độ giáo-dục rộng-rãi, một công-tác nâng cao dân-trí rất hợp với nhu-cầu thực-tế, cho nên trong khi nghiên-cứu đến nền giáo-dục hiện-đại của Nhật-Bản, chúng ta không thể nào không đề cao lên được.

V. — ĐẠI-HỌC-VIỆN (Graduate School)

Đoàn-kỳ Đại-học là để giúp cho các giới thanh-niên nam nữ muốn học đến trình-dộ Đại-học mà thiếu điều-kiện không thể học được. Còn Đại-học-viện là để cung-ứng cho những sinh-viên sau khi tốt-nghiệp Đại-học mà vẫn còn muốn nghiên-cứu sâu vào các ngành học-thuật để trở thành những học-giả, những giáo-sư danh-tiếng. Sau đây, chúng ta sẽ lần-luot tìm hiểu qua về cách-thức tổ-chức và nội-dung của ngành học này.

I. — MỤC-DÍCH VÀ CÁCH-THỨC TỔ-CHỨC CỦA ĐẠI-HỌC-VIỆN

Về mục-dịch của Đại-học-viện trong đạo-luật « Học-hiệu Giáo-dục pháp » chép : « Mục-dịch của Đại-học-viện là để hướng-dẫn các sinh-viên nghiên-cứu sâu vào lý-luận và phương-pháp ứng-dụng các ngành học-thuật; đồng thời cũng để phát-triển nền văn-hóa, học-thuật của quốc-gia và thế-giới ». Còn về cách-thức, cũng trong đạo-luật ấy tiếp : « Trong một Đại-học-viện có thể thiết-lập nhiều khoa nghiên-

cứu các ngành học-thuật khác nhau như: Văn-học nghiên-cứu khoa, Luật-học nghiên-cứu khoa, Công-học nghiên-cứu khoa, Nông-học nghiên-cứu khoa, Y-học nghiên-cứu khoa v.v. (4)

Ngoài ra, trong mỗi Đại-học-viện lại có chia thành 2 lớp: Lớp Tiến-sĩ (Master course) và lớp Bác-sĩ (Doctor course). Vì mỗi môn học đều có một phương-pháp nghiên-cứu, một chuyên-môn riêng, nên sau khi tốt-nghiệp cũng có những danh-tử xung hô riêng, như Văn-học Bác-sĩ, Luật-học Bác-sĩ, Công-học Bác-sĩ, Nông-học Bác-sĩ, Y-học Bác-sĩ v.v.

Từ xưa cho đến thời hậu-chiến (1945), ở Nhật-Bản vì không tổ-chức lớp Đại-học-viện, nên những sinh-viên sau khi tốt-nghiệp lớp Đại-học, được xung là Học-sĩ, phải tự nghiên-cứu 10 hay 15 năm, rồi phát-minh ra những đề tài mới lạ qua một luận-án do bộ quốc-gia giáo-dục khảo-xét. Nếu luận-án ấy được chấp-thuận thì được cấp cho văn-bằng Bác-sĩ (ngày xưa không có bằng Tiến-sĩ). Nhưng từ ngày chiến-tranh chấm dứt cho đến nay, trong chế-độ giáo-dục mới bộ Giáo-dục chấp-thuận cho mỗi trường Đại-học danh-tiếng được mở một lớp Đại-học-viện, gồm có 2 lớp Tiến-sĩ và Bác-sĩ.

Điều-kiện thiết-lập Đại-học-viện là phải có đủ giáo-sư danh-tiếng đảm-đương và phải đủ trường-ốc sách-vở, tài-liệu, phòng nghiên-cứu v.v., do bộ Quốc-gia giáo-dục kiêm-soát và thừa-nhận. Đó là những điều-kiện mà không phải một trường Đại-học nào cũng có đủ. Vì thế nên hiện tại có rất nhiều trường Đại-học không có lớp Đại-học-viện, và cũng có nhiều trường chỉ có Đại-học-viện cho ngành này mà không có cho ngành khác; đồng thời cũng có nhiều trường chỉ có Đại-học-viện đến lớp Tiến-sĩ, mà không có lớp Bác-sĩ. Đó là tóm tắt sơ-lược về cách-thức tổ-chức ở Đại-học-viện, còn chi-tiết khác nữa chúng ta sẽ nghiên-cứu tiếp theo đây.

2.— ĐIỀU-KIỆN NHẬP-HỌC VÀ NIÊN-HỌC

Như trên chúng ta đã thấy: trong Đại-học-viện có tổ chức thành 2 lớp: Tiến-sĩ và Bác-sĩ, nên điều-kiện nhập-học cũng có khác nhau. Về lớp Tiến-sĩ, muốn thi vào học lớp này các sinh-viên cần phải tốt-nghiệp Đại-học và có bằng cấp Học-sĩ (tức là Cử-nhơn bên ta). Về Bác-sĩ, muốn thi vào học

(4) « *Lục-pháp toàn thư* » về luật Giáo-dục, trang 1472.

lớp này thì phải có bằng tốt-nghiệp lớp Tiến-sĩ. Ngoài ra, những sinh-viên ưu-tú ngoài các bằng-cấp này lại còn có thơ giới-thiệu của Bộ giáo-dục thì sẽ được hưởng phần ưu-tiền trong khi thi nhập học.

Còn về niên hạn học tập thì theo « Luật giáo-dục » quy định là: Lớp Tiến-sĩ là phải từ 2 năm trở lên, và lớp Bác-sĩ phải từ 5 năm trở lên (gồm cả 2 năm ở lớp Tiến-sĩ). Điều chúng ta cần nhận-định rõ ở đây: Trong luật Giáo-dục dùng chữ « 2 năm trở lên và 5 năm trở lên », nghĩa là thời-gian nghiên-cứu học-tập ở đây không phải chỉ quy-dịnh trong khoảng 2 năm và 5 năm. Cũng vì lẽ đó nên có sinh-viên sau khi nhập-học chỉ học 2 hoặc 3 năm là đậu bằng Tiến-sĩ, nhưng cũng có nhiều người học đến 6, 7 năm mà vẫn không đậu là thường, nhất là các trường Đại-học danh-tiếng. Vì thế nên sự học-tập ở đây phần nhiều là tùy theo khả-năng, óc sáng-kiến và công-phu sưu-tầm nghiên-cứu, chứ không phải tùy theo thời-gian đã quy-dịnh.

Đó là nói về lớp Tiến-sĩ, thì lại càng vượt ra ngoài thời-gian đã quy-dịnh hơn nữa. Căn-cứ vào lịch-sử giáo-dục của Nhật-Bản chúng ta thấy: Chế-độ « Đại-học-viện » này đã được ban-hành từ năm Chiêu-hòe thứ 24 (1949) và các Đại-học-viện cũng bắt đầu thiết-lập từ năm ấy. Thế mà đến nay đã hơn 18 năm, ngoài ngành Công-học và Y-học ra chúng ta vẫn chưa thấy một người nào đậu bằng Bác-sĩ (thuộc về Tân-chế) về các ngành thuộc Văn-học, Triết-học, Luật-học v.v. mặc dù trong luật giáo-dục vẫn đề « từ 5 năm trở lên ».

3.— ĐIỀU-KIỆN TỐI-THIỀU ĐỂ ĐƯỢC HỌC-VỊ VÀ TỔNG SỐ SINH-VIÊN

Học-vị tức là bằng-cấp tốt-nghiệp và danh-tử xung-hô sau khi đã tốt-nghiệp ở Đại-học-viện. Về điều này trong quyển « Văn bộ pháp-lệnh yếu-lâm » chép: « Những sinh-viên muốn có học-vị Tiến-sĩ cần phải học từ 2 năm trở lên, phải học đủ từ 30 điểm trở lên về ngành chuyên-môn của mình (mỗi môn-học tiếp-tục học một năm và thi đậu kỳ thi cuối năm thì được 4 điểm), phải nộp luận-văn nghiên-cứu và phải đậu kỳ thi tốt-nghiệp, gồm cả ngoại-ngữ thì sẽ được cấp văn-bằng Tiến-sĩ, tức là bằng Master degree theo tiếng Anh, và Tu-sĩ học-vị theo tiếng Nhật. Còn về Bác-sĩ cũng trong quyển sách ấy tiếp: « Những sinh-viên muốn có học-vị Bác-sĩ cần phải học từ 5 năm trở lên, phải học đủ ít nhất là 50 điểm trở lên thuộc các ngành chuyên-môn của mình, phải nộp luận-án về công-phu nghiên-cứu và những phát-minh mới lạ của mình, và phải thi đậu kỳ thi tốt-nghiệp thì sẽ được cấp văn-bằng Bác-sĩ, tức là Doctor degree » (5).

(5) « *Văn bộ pháp lệnh yếu lâm* » trang 126.

Cách-thức thi lấy điểm cuối năm được hạn-chế rằng : Nếu là lớp Tiến-sĩ thì phải từ « Bình » trở lên, nếu là lớp Bác-sĩ thì tất cả các môn đều phải được « Ưu ». Còn cách-thức thi tốt-nghệp thì đại khái : thi ngoại-ngữ và các chuyên-môn trong ngành học của mình do hội-dồng khảo-thí của mỗi trường phụ trách. Riêng về lớp Bác-sĩ thì phải thi 2 thứ ngoại-ngữ. Còn cách-thức khảo-thí luận-văn thì trước hết là do 3 vị giáo-sư trong ngành chuyên-môn duyệt-khảo, rồi đưa ra hội-dồng khảo-thí duyệt-y. Nếu là luận-án Bác-sĩ thì sau khi đã được giáo-sư và hội-dồng khảo-thí thông-quá, cần phải đưa lên bộ giáo-dục duyệt-khảo và chuẩn-y. Vì thế theo thể-lệ hiện-hành thì luận-văn Tiến-sĩ phải chép thành 2 bản và luận-án Bác-sĩ thì phải chép thành 3 bản.

Còn về tòng-số sinh-viên ở Đại-học-viện, theo tài-liệu trong quyển « Học-hiệu cơ-bồn điều-tra báo-cáo » thì đến năm Chiêu-Hòa thứ 33 (1958) tất cả các Đại-học-viện trên toàn-quốc đã lên đến con số : 8.410 sinh-viên của lớp Tiến-sĩ và 5.898 sinh-viên của lớp Bác-sĩ. Đây là một bằng-có chứng tỏ rằng : ngành Đại-học-viện, nơi đào-tạo những người học rộng tài cao, những bậc Tiến-sĩ, Bác-sĩ cho quốc-gia xã-hội, cũng không phải là hiếm-hoi ít-ỏi ở đây vậy.

Tóm-lại, cũng như ngành giáo-dục ở các cấp Ấu-trí-viện, Tiểu-học, Trung-học và Cao-đẳng, ngành Đại-học giáo-dục ở Nhật-Bản cũng rất được phát-triển và phô-biển. Cứ xem một con số tòng-kết ở năm 1958 sau đây thì rõ : 503 trường Đại-học và Đoàn-kỳ Đại-học ; 663.622 sinh-viên Đại-học (gồm cả Đoàn-kỳ Đại-học và Đại-học-viện). Con số ấy là một bằng-chứng cụ-thè để chúng ta thấy rõ rằng : Ngành Đại-học giáo-dục rất được phô-biển trong các tầng lớp dân-chúng ở Nhật-Bản, và đồng thời cũng chứng tỏ rằng : trình-độ văn hóa và giáo-dục của dân-chúng Nhật-Bản đã tiến đến một mức-dộ rất khả-quan không kém gì các nước văn-minh trên thế-giới vậy.

ĐOÀN-VĂN-AN



DANH-NHÂN THẾ-GIỚI

WINSTON CHURCHILL *

Thạch-trụ của Vương-Quốc Anh-Cát-Lợi

THANH-TÂM

GIÒNG DỖI

CÁC bạn còn-ai là không biết bản hát « Malbrough s'en va-t-en guerre » nhưng hẳn có bạn còn không rõ rằng nhân-vật trong bản hát có thật. Đó là Quận-Công Marlborough, dưới triều Nữ-Hoàng Anne nước Anh-Cát-Lợi.

Đây là một kiện-tướng, từng chỉ-huy quân đội Hòa-Lap (1701), từng là Tông-Tư-Lệnh quân đội Anh-Hoàng, từng đánh bại Pháp quân tại Blenheim (năm 1701). Có lẽ người Pháp oán đại-tướng vì trận Blenheim mà đặt ra bài hát chế giễu nói trên, với cái tên cát-cụt thành Malbrough cho bỗ-ghét chăng?

Nhưng về phía Anh-Quốc thì Nữ-Hoàng đã ân-thưởng cho xứng đáng. Ngoài tước Quận-Công, đại-tướng còn được ban tòa lâu đài Blenheim đờ-sô-tương tự điện Buckingham với 320 phòng và 1.000 mẫu-tỷ vườn bao quanh.

Đại-tướng tên thực là John Churchill và là tổ-phụ 9 đời của Winston Churchill.

Hơn hai thế-kỷ, giòng họ Churchill luôn luôn sống trong cảnh huy hoàng của lâu đài Blenheim và từng giữ những địa-vị tương xứng trong xã-hội.

Winston Churchill sinh năm 1874 cũng tại lâu đài Blenheim. Không một ai ngờ sau này cậu bé đó lại trở nên một vĩ-nhân, nổi tiếng hơn cả vị tổ-phụ xa-xăm kia.

Mẹ chàng người Mỹ, rất xinh đẹp, thông minh, ý-nhi và nghịch-ngợm. Cha chàng là huân-tước Randolph Churchill, một người rất có tài và từng nổi danh tại nghị-viện Anh-Quốc.

(*) Viết theo tài-liệu của Robert Lewis Taylor.

THỜI NIÊN-THIẾU

Theo tục lệ, các nhà quý phái Anh-Quốc giao con cho già nhân trong nom và ít khi lân cận. Vì thế Winston Churchill chỉ năm thi mười họa mới được gần gũi người mẹ mà chàng vừa mến, vừa kính như một bà tiên. Huân-tước Randolph còn lạnh lùng gấp bội, không cho phép con cái thân mật với mình.

Ngay từ bé Winston Churchill đã có tinh cương ngạnh rất mực, chỉ nhìn qua cũng biết. Dáng người nhỏ bé, tóc hung, mặt đầy tàn nhang, mũi héch, mồm quả quyết và đôi mắt xanh, lúc nào cũng hỉnh như có vẻ sốt ruột. Đôi mắt ấy phản ảnh một sự lầm lì tột bức đi đôi với một ý chí không gì lay nỗi.

Theo ý-kến các bạn thân của chàng thì từ bé đến nớn Churchill bao giờ cũng cố gắng theo gương vị tổ-phụ 9 đời, John Churchill. Và chàng cũng sớm ham mê quân-sự.

Churchill dày công sưu tầm được trên 1.500 tướng tá và quân lính... bằng chỉ. Rồi ngày ngày xếp đặt, điều-khiền cái đạo quân tí hon ấy, giở đến nỗi có lần thân-phụ chàng phải thân hành đến xem tài cậu con.

Huân-tước Randolph đi thăm « chiến địa » của cậu, vặn hỏi binh pháp và sau hết bảo : « Con có muốn sau này nhập ngũ không ? ». Churchill nhận lời liền. Huân-tước hứa sẽ lo liệu cho, vì ông có một ý-nghĩ thầm kín sau này mới ngỏ cho một người bạn hay : Ông cho là cậu con tinh thần có phần bạc nhược nên muốn nhờ quân đội rèn cặp. Thế mới hay, cậu nói « Biết con không ai bằng cha mẹ » cũng có khi làm.

Một sự-kiện khác, sau này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự-nghiệp của Churchill : Huân-tước Randolph thường tiếp tại nhà nhiều chính khách nổi tiếng. Nghe họ nói chuyện trong các bữa ăn về những vấn-dề minh không hiểu, Churchill có cảm-giác là họ sống trong một thế-giới khác hẳn minh và từ kinh phục đến hâm mộ không bao xa.

TẠI HỌC-ĐƯỜNG

Tuy ôm ấp trong đầu bao ước vọng, cậu Churchill đã có một thái-độ quái gở khi đến nhà trường, đó là cậu từ chối nhất định không chịu học

gi hết. Gia-đình giao cậu cho một ký-túc-xá rất đắt tiền tại Ascot, nhưng cũng không hơn gì. Ở đây chẳng mấy chốc cậu đã là « khách hàng » rất trung thành của văn-phòng dành riêng để trường phạt học trò, nơi mà cậu đã ăn không biết bao nhiêu roi của viên Giám-thị. Cậu ghét môn La-tinh, nên suốt thời kỳ học tập cậu nhất quyết « kiêng » môn đó. Sau này, khi ra đời, thấy cũng cần chém ít tiếng La-tinh vào các bản diễn-văn để nghe cho « kèu » Churchill mới chịu học... cả một cuốn tự vị các danh ngôn bằng La-tinh.

Năm 14 tuổi, nhập học trường Harrow, cậu bị nhét vào lớp kém nhất chỉ vì quá dốt La-tinh, và cậu ở lý lớp ấy... 4 năm rưỡi liền. Các giáo-sư than phiền về cậu học trò cứng đầu thông minh, nhưng cậu chỉ chịu học những môn cậu thích và với những giáo-sư nào cậu ưa mà thôi.

Đã lười không chịu học, lại ưa hoạt động, cậu « Lông Cà-Rốt » (hỗn danh của Churchill do các bạn đặt cho) bèn dở đủ trò tinh ma dè, chọc phá, khiến các bạn phát cáu. Về sau họ vẫn kề mãi những lối đùa nghịch quỷ quái của cậu.

Tuy nhiên không phải Churchill lấy học dốt làm khoái đâu. Sau này Churchill đã thú thật là « bị mọi người vượt, và trong cuộc chạy thi, ngay từ bước đầu đã đứng bét, đâu có là điều thích thú ». 53 năm sau, khi đã là Thủ-Tướng nước Anh, nhân qua thăm trường Harrow, Churchill nhớ lại thời niên-thiếu của minh và khuyên học trò « Các em nhất định chờ có bao giờ chịu nhượng bộ, thua sút. Không bao, không bao giờ... » vừa nói vừa nén giận xuống sàn.

Vì học dốt quá nên thi vào trường binh-bị Sandhurst đến ba kỳ mới đậu. Mà kỳ thứ ba, cậu còn được viên đại-úy James « khen » như sau : « Ta không thể nói là trò này đã học qua trường Harrow được, nói là hắn luôn... dưới trường Harrow mới phải ». Nghĩa là... dốt quá !

Trường binh-bị Sandhurst đã đổi thay tinh nết của Churchill. Tuy cậu vẫn bướng bỉnh, và liều lĩnh như thường, nhưng cái nết làm gì cũng ngược lại mọi người đã giảm nhiều. Cậu học hành chăm-chỉ. Về môn nào cũng khá nhất là môn cưỡi ngựa thì đặc biệt xuất-sắc.

Không còn dấu vết nghịch-ngợm ở cái cậu học trò gương mẫu ấy nữa, cuộc đời bằng phẳng đến nỗi các bạn cậu cũng không mấy ai còn nhớ đến thời kỳ cùng học với vị thủ-tướng tương lai ấy. Đó là vì Churchill đã

được học đúng sở thích, nên không dại gì nghịch-ngợm để làm lỡ dở một tương lai đầy hứa hẹn, theo ý cậu, có thể cho phép theo vết vị tồ-phụ danh tiếng xưa kia.

Sau khi tốt-nghiệp trường Sandhurst, Churchill tìm cách xoay sở để được bồ đến một đơn vị nào xứng đáng với kỳ-vọng của mình. Sau hết chàng được gia nhập Đệ-Tứ Trung-Đoàn Ky-Binh Hussards.

XUẤT ĐẦU LỘ DIỆN

Đệ-tứ Trung-Đoàn Ky-Binh là một trung-đoàn danh tiếng về chiến-công cũng như về thành phần. Đáng lẽ thi một sĩ-quan được bồ đến đây phải lấy làm mẫn nguyện : Đế-quốc Anh phồn thịnh và yên tĩnh. Nữ-hoàng Victoria rất đại lượng. Đời nhà binh cũng dễ thở: Mỗi năm tại ngũ 7 tháng còn 5 tháng nghỉ ngơi, tha hồ vui chơi trong bầu không khí náo nhiệt của Kinh-Đô Anh-Quốc.

Nhưng Churchill không mẫn nguyện chút nào, vì ông đâu có ôm lấy nghiệp nhà binh để nghỉ ngơi?

Được tin một cuộc cách-mạng bùng nổ ở Cuba, mùa hè năm 1895, Churchill liền xin nghỉ giả hạn và nhận làm phóng-viên chiến-tranh cho tờ Daily Graphic với giá biếu 25 đồng liu (Livre) mỗi bài. Nhờ đấy, Churchill có dịp nếm mùi chiến-tranh phục kích trong mấy tháng liền.

Churchill vừa về tới Luân-Đôn, thì Trung-Đoàn của chàng được lệnh sang đóng tại Ấn-Độ. Churchill hí hửng lên đường, phen này tha hồ mà lập chiến công. Nhưng không, Trung-Đoàn chẳng phải đánh dẹp chi, hết ngày này sang tháng khác chỉ thi nhau chơi mã cầu (polo). Tuy Churchill rất hâm mộ môn thể-thao ấy và chơi rất xuất-sắc, nhưng tồ-phụ chàng có nỗi danh về mã cầu đâu? Chẳng bao lâu đã chán ngấy đời sống binh thản tại Bangalore.

Đầu năm 1897, Churchill liền xin nghỉ 3 tháng để theo đạo binh của Bindon Blood trong cuộc tiều loạn Pathan tại miền Bắc Ấn-Độ, với tư cách phóng-viên của Daily Telegraph và được hưởng 5 liu về mỗi cột báo.

Chuyến này thi Churchill có dịp ra tiền-tuyến với Trung-Đoàn Malakan. Churchill có mặt tại khắp nơi nguy hiểm, và được Bindon tuyên dương công

trạng, một vinh dự hiếm có. Những bài báo và cả sự sưu-tập các bài báo đó của chàng đều được hoan nghênh. Một tờ báo quan trọng của Luân-Đôn đã khen là : « tác-giả tuy ít tuổi mà đã tỏ ra rất thông minh, khôn ngoan », nhưng cũng lại có tờ đề ý đến cái « to gan » của tác-giả, dám phê-bình, khuyễn-cáo và giải-quyết phảng cả những vấn-đề binh bị hàng bao năm vẫn làm cho bộ Tham-Mưu bối rối, nên họ đề-nghị một cách khôi hài là nên đổi nhan-de lại thành « Những lời khuyễn-dụ của một tiều-tốt với các cấp chỉ-huy ».

Trên thực-tế, Churchill nhận thấy ít bài báo đó đem lại cho chàng 1 số tiền bằng 2 năm lương, và báo chí có thể đi đôi với chiến-tranh thật là lưỡng tiện. Vì thế nên sang năm 1898, Churchill lại xin theo đạo quân viễn chinh dẹp cuộc loạn tại Soudan do giáo-sĩ Hồi cầm đầu.

Lần này Churchill đại diện cho tờ Morning Post, mỗi bài được hưởng 15 liu. Khi đạo quân dò dẫm tiến về miền đồng bằng sông Nil, thì Churchill ở trong đạo tiên-phong, và chính đạo quân này đã báo động cho biết quân địch tới.

Đây là cơ-hội độc nhất để Churchill dự một cuộc xung-kích, có lẽ là lần cuối cùng trong lịch-sử, của đạo ky-binh Anh-Cát-Lợi. Quân đội Anh dùng giáo và gươm đối phó với lao, phặng và súng của các giáo-sĩ. Churchill đã tả tì-miê cánh chiến-tranh rùng rợn, máu chảy, đầu rơi ấy, nhưng đã nhữn nhặn lờ hẳn phần tham-gia của chính mình.

Theo những người được chứng-kiến thì Churchill sau khi ra khỏi trùng vây còn nhảy xuống đi bộ trở lại cứu hai hạ sĩ-quan thoát khỏi cái chết chắc chắn trong tay bọn giáo-sĩ.

Sau trận đánh, cần gấp một miếng da để ghép cứu một viên thiếu-úy bị thương, Churchill ngồi dưới lều ban y-tế, bình thản hút xi-gà nói chuyện để cho y-sĩ cắt một miếng da cánh tay mình. Đây là vết thương duy nhất của ông trận đánh Omdurman.

ĐẶT CHÂN VÀO TRƯỜNG CHÍNH-TRỊ

Churchill vào trường chính-trị cũng đột ngột như khi bước chân vào làng báo.

Trong một bữa ăn, Churchill ngỏ ý với một Tông-Trưởng, bạn của cha, là mình cũng có ý muốn làm chánh-trị. Tuy ý-khiến này vừa mới nảy ra trong đầu chàng, nhưng khi vị Tông-Trưởng hỏi đã có ý muốn tự bao giờ thì Churchill nghiêm nhiên trả lời : « Từ khi tôi còn nhỏ ».

Nhờ câu nói đó, Churchill được vị Tông-Trưởng hứa sẽ giới-thiệu với đảng Bảo-Thủ. Vị này tưởng câu chuyện nói rồi bỏ đó. Ai ngờ, hôm sau Churchill ngang nhiên đến trụ-sở trung-tuong của đảng, rồi cách ít lâu đã thừa dịp đọc một bản diễn-văn chính thức trong cuộc hội họp của đảng tại Bath. Hôm sau, tờ Post loan một nhân-vật mới xuất hiện trong chính-giới.

Năm 1899, Churchill bắt đầu tranh đấu trong cuộc bầu cử tại Oldham, một vùng kỵ-ngạn miền Bắc Anh-Cát-Lợi. Churchill đã vung dại bài bác Tòa Thánh Anh-Cát-Lợi là quá nệ và nghi lỗ, khiến đảng Bảo-Thủ mất ghế tại Oldham. Trung-Uơng Đảng kết tội Churchill đã làm hại đảng, nhưng Churchill vẫn thản nhiên như không. Sau đây Churchill bị loại ra khỏi trường Chính-trị.

TRỞ LẠI NGHỀ LÀM BÁO

Mùa thu năm 1898, xảy ra cuộc chiến-tranh với dân Boers miền Transvaal. Lập tức Churchill lại lên đường, lần này làm ký-giả cho tờ Morning Post, tháng được trả 250 liu.

Đến Estcourt, một tiền đầm, Churchill gặp đại-ý Haldane, người đã cùng chàng tác chiến tại Án-Độ khi trước. Haldane buồn rầu khi tiếp được lệnh chỉ-huy một đoàn tàu hỏa thiết-giáp đi thăm thính trận địa của địch quân. Riêng có Churchill là hồn hở xin theo đi săn tin.

Ra khỏi Estcourt vài cây số tàu lật vi đường sắt đã bị địch quân phá hủy. Cố lâm mới gõ được đầu máy và chiếc toa than. Họ chất lên đầy chừng 40 thương binh đưa về trước, còn bao nhiêu lão đeo đi bộ về sau. Đúng lúc Churchill quay trở lại đón bọn này thì xuất-hiện một đoàn kỵ-bin từ sườn núi lao xuống bao vây chàng. Churchill trong tay không khí giới, súng đã bỏ trên tàu, nên bị bắt làm tù binh. Tên « giặc » bắt Churchill cũng là một tay kiệt-hiệt, chẳng kém gì tên tù binh. (Hai người sau năm sau

sẽ lại chạm trán nhau. Khi ấy Churchill đã là Thủ-Trưởng Bộ Thuộc-Địa Anh-Quốc, còn tên « giặc » cũng đã là Đại-Tướng Botha, ít lâu sau sẽ lên làm Thủ-Trưởng Liên-Hiệp Nam-Phi. Hai người còn có rất nhiều dịp giao thiệp với nhau, nhất là trong trận Đệ-Nhất Thế-Chiến.)

Botha khi đó dẫn Churchill về cầm tù tại Pretoria, thủ-phủ Boer. Churchill vượt ngục, trốn lên một đoàn tàu chở hàng, đi suốt 500 cây số, vượt biên giới và sang đến thuộc-địa Đông-Phi của Bồ-Đào-Nha. Churchill đến trình diện tại tòa lãnh-sự Anh-Quốc, và với tinh nghịch-ngợm sẵn có, ông gửi một bức điện-văn báo cho vị Tông-Trưởng Chiến-Tranh Boer biết là chàng đã... thoát hiềm.

Trong khi đó thì chính-phủ Boers ra lệnh truy nã ráo riết tên tù binh và hẹn thưởng 25 liu cho ai bắt được y, bắt kề sống hay chết. Churchill sau này có trách De Haas, viên sĩ-quan đã làm giấy truy nã rằng : Sao ông đánh giá tôi quá thấp vậy, hứa thưởng 50 liu cũng không lấy gì làm quá đáng mà ! Nhất là Churchill lại không chịu được lời y đã mô tả mình, như sau : « Người Áng-Lê, 25 tuổi, cao 1m70, khỗ người trung bình, lưng hơi cong, nước da tái xanh, tóc nâu hơi hung, hơi lún phún râu và... nói dọng trĩ mũi ».

Churchill không ngờ rằng vụ vượt ngục ấy lại làm cho chàng nổi tiếng và kề từ đây ngôi sao của chàng bắt đầu rạng rỡ.

Nguyên trong trận chiến-tranh Boer này Anh-Quốc chưa thắng lợi mấy. Lòng tự cao của người dân Anh đang bị xúc-phạm thì may sao, cuộc vượt ngục hân hữu của Churchill đến vừa lúc đề xoa dịu vết thương. Churchill trở nên vị anh-hùng của cuộc chiến-tranh. Khi chàng lên tàu đi Durban thi tất cả người Anh tại thuộc địa Bồ-Đào-Nha nói trên ra tiễn chàng long trọng. Các tàu trong hải-cảng đều treo đèn, kết hoa, chặng cờ. Chuông, cờ nồi lèn ầm ỹ, hòa lẫn với âm thanh ba dàn nhạc cùng tiếng reo hò của dân chúng tề tụ trên bờ.

Churchill lại trở về quân đội, nhưng chuyến này với tư cách một trung-úy đặt ngoại ngạch không lương trong đoàn quân Khinh-Kỵ Nam Phi-Châu, và vẫn tiếp-tục làm ký-giả cho tờ Morning Post. Churchill lập được nhiều chiến-công, là người đầu tiên tiến vào Ladysmith khi tỉnh này được giải

phóng, và nhất là đã ghi chép được nhiều truyện lỵ thu trong trận Nam Phi này.

Chẳng hạn câu truyện dưới đây :

« Một anh lính nhút nhát đi, lùi lại sau. Khi vị Đại-Tướng hỏi, anh chống chế :

— Thưa Đại-Tướng, tôi là tay súng hạng bét nên phải đi sau.

— Nếu vậy đáng tiếc Anh bắn kém thì tôi phải cho anh lên gần địch quân để bắn cho.. dễ trúng !

Sau khi quân đội của Anh-Hoàng hạ được Pretoria, Churchill trở về Oldham ứng cử nghị-sĩ. Dân chúng Oldham đón tiếp Churchill một cách nồng-nhiệt, và khi chàng đi xe bò mui đến tòa thị-sảnh đọc diễn-văn ra mắt thì hàng bao ngàn người người đứng hai bên đường hoan hô cỗ vỗ. Tuy thế, chàng cũng đặc cùi vừa sát nút, thiếu chút nữa thì hỏng. Năm ấy là 1900, chàng vừa 26 tuổi.

TRỒ TÀI HÙNG BIỆN

Cái tật nói dối mũi của Churchill không thầy nào chữa nổi. Nhưng lòng tin-tưởng và sự hùng-hồn của chàng vẫn chính phục được thính-giả.

Thời ấy làm nghị-sĩ chỉ là lấy tiếng chứ không lợi lộc gì, Churchill xếp đặt một cuộc tuần du diễn-thuyết ở cả Anh lẫn Mỹ-quốc, trước là lấy tiếng sau nữa là.. kiêm tiền.

Tại Anh-quốc, Churchill rất được hoan-nghênh nhưng tại Mỹ-quốc chàng vấp phải nhiều sự khó khăn bất ngờ có thể đánh quy những diễn-giả khác kém tự tin. Nguyên hởi đó mỗi liên-lạc Anh Mỹ không được tốt đẹp cho lắm. Nhiều người Mỹ gốc gác Ái-Nhĩ-Lan không ưa người Anh vì bị Anh thống trị (mãi đến 1949, Ái-Nhĩ-Lan mới được độc-lập) nên họ mong ước dân Boers thắng trận. Nay nghe Churchill ca tụng cuộc chiến-thắng của người Anh thì họ tức giận, la ó phả đáy. Nhưng họ không dè Churchill lại gào to hơn, và đến khi nghe Churchill khôn khéo đe cao vai trò quân đội Dublin (Ái-Nhĩ-Lan) đã chiến-thắng quân Boers thì họ đổi giận làm vui và trở lại hoan-hộ nhiệt liệt.

Trong năm tháng liền không ngày nào là ngày Churchill không diễn

thuyết, chỉ trừ có chủ nhật. Tuy mệt nhọc nhưng Churchill kiếm được bộn tiền để tiếp tục hoạt động về chính-trị.

Bao nhiêu năm hùng biện, chỉ một lần luống cuống. Đó là buổi chàng lên tiếng tại Hạ Nghị-Viện.

Theo thói thường thì các tân nghị-sĩ thường dè-dặt, từ tốn, ngồi nghe các bậc đàn anh kỳ cựu nói dè nhận-xét, học-tập rất lâu mới dám đăng đàn. Nhưng Churchill vốn ra khác người, và lại cũng không biết.. nhữn nhẫn là gì, nên ngay buổi đầu chàng đã nghiêm nhiên chiếm ngự luôn chiếc ghế bành trước kia cha chàng vẫn ngồi, lôi ra hàng đồng hồ sơ nghiên-cứu và chỉ hôm thứ ba là đã dám lên diễn-dàn.

Cử tọa chuyến này đâu có tầm thường như khi chàng đi du thuyết tại Mỹ-Quốc ? Churchill áp a áp úng một cách thảm hại. Tuy nhiên trông vẻ mặt bướng bỉnh của chàng, người ta thận thấy thế nào chàng cũng cố nói cho bằng hết. Và thế thật..

Từ chuyến sau trở đi, Churchill đã dạn dĩ, và các bạn đồng viện lại được nếm những câu đối đáp tài tình di-dòm hoặc chua chát mỉa mai, đã từng khiến mọi người vừa phục tài vừa .. kiêng mặt.

Một địch-thủ của chàng tức giận quá trong một cuộc đấu khẩu, nói không nên lời, bị Churchill chế nhạo :

« Ông bạn đáng kính của tôi xem chừng nuối giận quá nhiều nhưng hép lụng chưa không xuề. »

Một lần toàn viện bàn cãi mãi vấn-dề cải bắp, Churchill ngán quá bỗng thấy một lão nghị-sĩ cố đưa ống nghe ra đe theo dõi cuộc thảo-luận, liền to tiếng với Anthony Eden, nhưng cốt ý cho cả viện nghe thấy :

« Sao lại có người ngốc thế nhỉ, may mắn có cái tật nghẽnh ngãng mà lại không biết hưởng. »

Rồi bận khác, trong khi người ta diễn-thuyết, Churchill cứ lắc lư mãi cái đầu. Diễn-giả bực tức phát cáu :

— Tôi xin nhắc lại rằng đây chỉ là ý-kien riêng của tôi mà thôi..

Churchill đáp lại : « Tôi cũng xin nhắc diễn-giả là tôi chỉ lắc lư cái đầu của riêng tôi mà thôi. »

Với óc châm-bíếm sắc cạnh và một tinh thần phóng túng, Churchill dĩ nhiên chẳng được mấy ai yêu. Và Churchill cũng tự biết thế.

Churchill phản đối ngân sách quân sự cho là quá nặng, đòi phải rộng lượng khi ký hòa-ước với dân Boers, v.v.. trái ngược hẳn với chủ-trương của đảng mình, là đảng bảo-thủ. Các ông nghị bảo-thủ tức giận, nên có một lần Churchill vừa mới mở miệng là các vị ấy kẻ trước người sau kéo nhau ra khỏi phòng họp để phản đối. Sự-kiện ấy càng làm cho Churchill nổi tiếng.

Rồi cuộc, Churchill từ bỏ đảng bảo-thủ để gia nhập đảng tự-do. Với tư cách một đảng tự do, Churchill đặc cử tại vùng Manchester năm 1906 và sau đó được làm Thứ-Trưởng Bộ Thuộc-địa. Tuy chức vị chưa cao lắm nhưng ta không nên quên là khi ấy Churchill mới 31 tuổi.

Con người... quá dư lòng tự tin ấy, tuy nhiên sau này cũng sẽ gặp phải địch thủ làm cho thất diền bát đảo. Đó là các phụ-nữ đòi đi bầu.

Nguyên thời đó phụ-nữ tranh đấu ráo riết đòi quyền bầu cử, ngang với nam giới. Chẳng rõ tại sao, họ cứ nhè Churchill mà đả kích, coi chàng như kẻ thù số 1 của phong-trào. Họ dán đè khâu hiệu của họ lên các biển-ngữ cửa Churchill. Họ làm ồn ào, phá rối các cuộc diễn-thuyết vận động bầu cử của Churchill; có lần phải nhờ cảnh-binh đến mời tái lập được trật tự.

Bí quá, không biết làm sao, Churchill mời cô Christabel Pankhurst, lãnh-tụ phong trào lên diễn đàn đối chất, mong áp đảo cô ta hoặc it ra cũng làm cô ta dịu bớt. Nhưng khốn thay, sau đấy, cứ mỗi lần mở miệng là bị cô ta vặn liền. Cứ qua, Churchill hét lên :

— Không bao giờ tôi lại chịu ủng hộ cho các bà đi bầu. Chẳng lẽ tôi đe cho các bà xô mũi lôi tôi trong việc quyết định một vấn-dề quan trọng như thế ư?

Lời nói dại-dột này đã tố cáo Churchill và khiến các bà càng ghét dữ. Cũng vì thế mà trong suốt thời kỳ tranh chấp, kéo dài tới 1928, là năm Nghị-viện công nhận quyền đầu phiếu vô hạn định, tuy Churchill đã rút lui và giữ một thái-dộ hoàn toàn trung lập mà vẫn bị các bà đưa ra làm bung xung đả kích, bôi nhọ. Họ không tin rằng Churchill thực tâm «đầu hàng» nên nhất định không buông tha. Một lần vừa đặt chân xuống nhà ga Bristol, Churchill đã bị ngay một cỗ thuỷ phe đòn cho phụ nữ tham chính quất một roi vào ngang mặt. Về sau cô ta công nhận không phải mình hành hung vì tư thù, và chính Churchill cũng không hề bao giờ lại có ý nghĩ rằng mình đã ăn đòn với tư-cách cá-nhân.

(Còn nữa)
THANH-TÂM

VĂN-HÓA — SỐ 55

TẦU NGẦM NGUYÊN-TỬ SKIPJACK *

VÔ LANG

Chúng tôi đã xuống thăm một chiếc tàu ngầm nhanh nhất, nguy hiểm và đáng sợ nhất ngày nay : Skipjack. Nó giống như một con cá voi không lồ đang nằm ườn, sưởi nắng ở bến New London, tiểu bang Connecticut (Mỹ) : dài 77 thước, ngang 9m60. Ngoại trừ đuôi lái, người ta không trông thấy gì nhô ra khỏi mặt nước, cả đầu trước và đầu sau, hình như nó ngại ngùng không muốn ra khỏi yếu-tổ chính của nó là đáy biển sâu.

Nhìn theo trắc diện, nó giống như một giọt nước mắt, không có một thượng tầng kiến-trúc nào và ngay cả ở trên boong cũng không hề có một cỗ trọng pháo vì rất hiếm khi nó chạy trên mặt nước mà nó cũng không muốn dự vào các cuộc hải-chiến. tầm thường... Về phía trước, trong cát trục, có một cái dài lục lăng, cao 7 thước, tựa như vây cá mập hay một cánh buồm tung bay theo chiều gió. Đầu này rất cần thiết cho sự vững chắc và thăng bằng của tàu ngầm khi nó di chuyền ở dưới đáy biển. Trong dài có cả tiềm-vọng kính, giây ra-đa và vô-tuyến điện là nơi đầu não chỉ-huy của Trung-tá Hải-quân Hạm-trưởng William Behrens, mỗi khi tàu sửa soạn nhô neo hay trở về nơi căn cứ. Chóp dài là một khối thép nhọn hoắt, rất cứng rắn dùng đe phá các tảng băng sơn miền Bắc cực hay Nam cực.

Trên lý-thuyết, các Kỹ-sư kiến-thiết Hải-quân đều công nhận rằng tàu ngầm làm giống hình dáng một con cá có thè đi lại dưới đáy biển rất nhanh chóng, nhẹ nhàng, chắc chắn y như cá vậy. Năm 1953, Hải-quân Mỹ đã hạ thủy một chiếc tàu ngầm diền-hình : Albacore. Tàu này nhanh hơn, dễ diều-khiên hơn các tàu khác nhưng vẫn chạy bằng nhiên-liệu cõi-diền : máy Diesel ở trên mặt nước, bình điện khi lặn xuống đáy biển. Vì tốc độ của nó dưới đáy biển rất nhanh hay chóng hối điện nên nó thường phải ngoi lên mặt nước để tiếp thêm điện vào bình ắc-quy, vì thế, nó không đặc dụng trong công cuộc chiến-tranh. Ngày nay, Skipjack có

(*) Dịch theo John Rubbell trong Reader's Digest.

VĂN-HÓA — SỐ 55

hình dáng và vỏ giống như Albacore nhưng chạy bằng nguyên-tử năng nên rất lợi hại.

Nước ở dâng sau tàu sôi lên sùng sục khi nguyên-tử lực làm quay cái chân vịt đặc nhất, có 5 cánh, nặng 12 tấn, đường kính 4m50 là những cánh chân vịt lớn nhất từ trước tới nay mà người ta có thể lắp vào một tàu chiến.

Ở phía tả, người ta trông thấy các tàu ngầm Washington và Patrick đang đậu ở bến: đó là hai tàu ngầm nguyên-tử đầu tiên dùng để phóng vệ tinh. Vỏ của chúng cũng giống như Skipjack nhưng chúng có một thượng tầng kiến trúc rất can hệ và ở quang giữa, so với Skipjack, chúng dài hơn 40 thước để có thể chứa được các vệ tinh Polaris.

Skipjack càng chạy nhanh bao nhiêu thì boong tàu như viền một dải bọt trắng xoá. Thiếu-tá Hải-quân Ralph Carnahan nói :

— Hiện tàu đang chạy với tốc độ 20 hải lý dây. Trong mấy phút nữa, khi tàu chạy thực sự, nước dâng lên gần nửa mét. Vậy chúng ta nên xuống thôi !

Do một cầu thang nhỏ, chúng tôi chạy vội xuống dưới, qua một cửa ngách, đến phòng trung-tương sáng sủa, rộng rãi mà Behrens đang chỉ huy... Ông đứng một mình trên cái bục, đường kính 1m50, cao hơn sàn tàu độ một bậc. Nhờ có tiềm-vọng kính, ông có thể nhìn bao quát hết cả chân trời.

Mé phải phòng trung-tương có một tấm bảng kính do các nhân-viên thường trực coi ra-đa ghi chú đầy đủ mọi chi tiết về các mục tiêu: cách xa bao nhiêu, đường đi thế nào, địa-hình, địa-vật của bờ biển.. Về phía trên một chút, có một người khác truyền các tin tức này cho cái máy tính việc phóng ngư lôi rồi những tin tức này lại được tự động truyền xuống cho các quả ngư lôi đang nằm ở trong ống. Khi nào Ba Chỉ-huy ra lệnh phóng ngư lôi thì một nút điện sẽ phóng ra 1 quả hay một loạt 6 quả liền, đây là kè cẩn những tin tức cuối cùng nhận được về các tình trạng mới thay đổi của mục-tiêu. Về phía trái vị chỉ-huy trưởng có một người ngồi trước một tấm bản kiềm soát những ngăn nước chứa trong tàu. Y càng dáng nghiêm-vụ của 4 người thường trong các tàu ngầm cõi-diem; y điều khiển 4 hệ thống máy ép hơi rất mạnh và 4 hệ thống máy thủy lực tối tân làm cho các giây ra-đa, giây vô-tuyến điện dụng lên hay cùp lại, làm cho tàu ngầm lặn sâu hay ngoi lên...

Hai thanh niên, gương mặt chăm chú, ngồi cạnh nhau, gần một vách ngăn kín ở dâng trước. Mỗi người quan sát một cái bảng có gắn đèn báo hiệu và khẽ lấy ngón tay nhặt những cái nút điện trên hai cái trụ kiềm soát. Họ đã phải luyện tập hơn 1 ngàn giờ trên một cái bảng máy kiêm mẫu cho công việc được thuận thực, ngón tay mềm mại và khỏi nhầm lẫn.

Một người phụ trách về bánh lái; nếu tàu ngầm chỉ hơi偏离 một chút xíu, chênh nhau chừng nửa độ cũng phải lấy lại bánh lái ngay cho đúng đường. Người kia phụ trách việc cho tàu lặn xuống hay nổi lên do một máy chỉ dẫn hiện đang ở sâu bao nhiêu thước. Chúng tôi chưa lặn sâu hẳn nên đọc ở bảng hiệu thấy ghi « 11 thước » nghĩa là vừa tầm nước của Skipjack.

Công việc của 2 người này rất khó khăn và mệt mỏi: họ phải ngồi y nguyên, không cựa quậy, không nói chuyện, óc lúc nào cũng phải tinh táo, không dám liếc nhìn ra ngoài bảng báo hiệu. Thiếu-tá Hải-quân Robert Styer bảo chúng tôi :

— Sau một giờ làm việc như thế, họ sẽ có nhiều áo-ảnh dị kỳ, mắt hoa, đầu váng nên cần phải được thay thế ngay.

Hiện chúng tôi đang tiến về eo bắc Long Island nên bây giờ có thể lặn sâu được rồi. Behrens nói :

— Muốn biến khỏi mặt nước, chúng tôi phải mất 2 phút 5 giây; đó là điều chậm chạp duy nhất của Skipjack nhưng cũng không hề chí vì trong thời-kỳ chiến-tranh sau khi đã sửa soạn đầy đủ chúng tôi sẽ chỉ lặn có một lần thôi.

— Sửa soạn lặn ! tiếng Ban chỉ-huy vang lên, ra lệnh cho bảng kiềm soát các ngăn chứa nước.

Người thứ nhứt nhấn một nút điện như người gõ vào phím đàn dương cầm. Trên bảng kiềm soát, các diềm tròn lùa đỏ (các ngăn nước đóng kín) biến hình ra những gạch đỏ chói lọi nằm ngang (các ngăn nước đã mở). Người ta nghe thấy tiếng nước ầm ầm trong các ngăn vừa mở và tiếng chuông rền vang, báo hiệu tàu vẫn đang lặn... lặn sâu nữa.

— 45 thước ! tiếng Behrens chỉ-huy vang dội.

— 45 thước ! tiếng nhắc lại của phụ-trách viên buồng lặn.

Skipjack lặn sâu rất dễ dàng drolley dây biền vì nó đang ở trong yếu tố và phạm vi hoạt động của nó. Một sự im lặng, thanh tịnh hoàn toàn... Chúng tôi vẫn ở nguyên tâm sâu 45 thước và chạy với tốc độ 20 hải lý (37 cây số giờ) cho đến khi nào thấy biền sâu hơn nữa.

— 20 hải lý dã là tốc độ mau nhứt của một tàu ngầm chưa ? Behrens mỉm cười và nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là đợt đầu.

— Ta có thể đi luôn dưới đáy biển trong bao nhiêu lâu mà không cần phải tiếp-tế ?

— Hai năm, nghĩa là càng lâu nếu các phương pháp dự trữ thực-phàm và các vấn đề y-te, vệ-sanh cho phép... .

— Vậy người ta có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu ở dưới đáy biển ? Chắc ông cũng còn nhớ vừa rồi tàu Seawolf đã lặn luôn một mạch 60 ngày liền.

— 60 ngày kẽcung hơi dài nhưng trong thời kỳ chiến tranh chúng tôi cũng có thể ở lâu hơn nữa !

Trở lại phía giữa tàu bằng con đường giọc hẹp, tôi liếc mắt nhìn vào cái phòng chứa nguyên-tử-năng : đây là một phòng sâu và tuy sự sắp đặt ở bên trong không có chi khác lạ đối với con mắt người phàm tục nhưng ta cũng cảm thấy một sự sợ hãi xâm lấn vào tâm hồn ta, nhuốm thêm vẻ tôn kính vì ở trong ấy có một bộ máy phản-lực chạy bằng nguyên tử-năng, căn bản của mọi năng lực trên hoàn cầu. Lần lượt, một giây ngắn chứa đầy nước, chì, dầu, êtylen ngăn cách máy phản lực để cho đoàn thủy thủ trong tàu khỏi bị ảnh hưởng và nhiễm độc. Ở đây, người ta bị nhiễm phóng xạ còn ít hơn là khi đi chơi ở ngoài phố một hôm tạnh nắng, đẹp trời ! Khi nào bộ máy phản lực bị trực trặc đã có những tục kiềm soát tự động len ngay vào giữa các tấm uy-ra-ni-om để định chỉ ngay sự hoạt động. Trong tàu đã dự trữ sẵn một số súng, nhót phòng cẩn đến khi máy phản-lực bị hư, nhưng tàu Skipjack đã chạy được 40 ngàn cây số rồi mà vẫn chưa hề phải dùng đến và người ta tin tưởng mãnh liệt rằng tình hình tốt đẹp này sẽ cứ như thế mãi...

Skipjack là một tàu ngầm chuyên khởi thế công : nhiệm vụ chính của nó là lùng tìm và triệt hạ đội hàng hải thương-thuyền hay các tàu ngầm địch. Skipjack có thể chi-huy tất cả mọi chiến-cụ do tàu địch dùng vô tuyến điều khiển bắn sang rồi hướng-dẫn chúng quay trở lại nhằm vào mục tiêu theo ý muốn của mình.

Hiện nay chúng tôi đang ở trong một phòng ngư-lôi lớn mạnh nhứt của Hải-quân Mỹ. Các tàu ngầm khác mang 24 quả ngư-lôi (để phóng dần từng quả một) trong 10 cái ống (6 ở mũi tàu, 4 ở phía sau) vì các tàu ngầm có dien chậm chạp nên phải bắn ở cả hai đầu.

Trái lại, Skipjack lạnh lẽo như một con cá mập chỉ có 6 ống ở đầu trước chứ không cần đến ống ở phía sau và số ngư-lôi dự trữ cũng nhiều gấp đôi các thứ tàu ngầm cũ. Nó có thể phóng ngay một chùm 6 quả ngư-lôi, quả nọ cách quả kia không đầy một giây và như thế, chắc chắn là nó có bao vây được địch quân và phá mọi mục tiêu nồi trên mặt nước hay chìm dưới đáy biển. Nếu phóng trượt đích hay muốn nhằm nhiều mục tiêu khác nữa, nó có thể lặn đi rất nhanh, xa và sâu hơn nữa, ngoài tầm dò tìm của máy ra-đa địch, rồi mất thêm 4 phút để lắp ngư-lôi vào ống và quay lại tấn công.

Bây giờ ta thử xem công cụ chiến tranh này ra sao ? Người ta bơm đầy nước vào trong các ống già làm ngư-lôi và khi khối nước này bị phóng ra cũng có tiếng kêu tương tự như tiếng ngư-lôi thực vậy,

— Sứa soạn ngư-lôi... Ông số 1, phóng !

Một máy hơi ép rất mạnh phóng một cột nước ra khỏi ống số 1 : có tiếng rít vang tiếp theo tiếng bay vút, động mạnh và nồng chất chúa... ngư-lôi đã được phóng ra rồi !

Tiếng vang dội tại chưa hết, đã nghe thấy tiếp theo : Ông số 2... phóng ! và cứ thế như thế, tàu ngầm bị dung chuyền 6 lần vì sức giật lùi khi ngư-lôi phóng ra. Ta có cảm tưởng như đứng bên một cỗ trọng pháo không lồ và tuy đã cầm thật nhết bông gòn vào tai nhưng vẫn còn nghe thấy nhiều âm vang...

Bây giờ chúng tôi lại trở về phòng trung ương vì hiện tàu đang đi rất sâu dưới đáy biển. Các tàu ngầm có dien không dám lặn quá 120 thước vì sức ép rất mạnh của nước sẽ phá vỡ tàu... Vậy mức lặn sâu tối đa của Skipjack là bao nhiêu thước ? Đề khôi tiết lộ các bí-mật quân-sự và quốc phòng, ta chỉ tạm nói là Skipjack có thể lặn sâu quá 120 thước rất dễ dàng và nhứt là khi đã nghe thấy Trung-tá Hải-quân Behrens chỉ-huy thì ta tưởng tai ta nghe lầm vì không thè nào ngờ là nó có thể lặn sâu đến thế !

Skipjack vẫn chui mũi xuống và lặn sâu... sâu mãi... Người ta phải cúng đờ chòn ra, cố níu lấy thành tàu và theo rồi bằng số chỉ mức sâu : 60, 90, 120... quá 120 thước rồi tàu vẫn cứ lặn hoài...

Dần dần ta thấy sàn tàu trở nên băng phẳng và mọi vật đều ngay ngắn ; đó là đã tới mức sâu chỉ định.

Sở dĩ Skipjack lặn được rất sâu do vỏ tàu chế bằng một loại thép nguyên chất, đặc biệt và dày nên có thể chịu được sức nước ép rất mạnh.

(Những loại tàu ngầm mới của Pháp, như kiểu Arethuse hạ thủy năm 1959, có thể lặn sâu được 200 thước và hơn thế nữa...)

Bây giờ Skipjack bắt đầu biểu-diễn nhiều, pha rất ngoạn mục và lạ lùng: nó phóng vút về bên trái như một mũi tên, ngoi lên, quẹo lè về bên phải rồi lặn xuống thật nhanh. Lần lượt người ta thấy mình chạm vào hai bên vách tàu, phải cố gắng bám chặt lấy ghế ngồi trong khi nó vẫn ngoi lên lặn xuống, quẹo trái, lượn phải theo hình chữ chi... rất mạnh mẽ và mau lẹ, chưa hề có lần nào sánh kịp. Trong chốc lát, ta thấy hơi cồn cào, khó chịu hoa mắt, váng đầu, chóng mặt, do sự gia tăng tốc-độ của tàu ảnh hưởng đến các cơ-thể. Một tàu ngầm lại có thể gia-tăng tốc-độ đến thế ư ? Phải, vì tàu Skipjack so với tàu ngầm cò-diễn cũng tựa như một khu-trục cơ phản-lực so với máy bay chạy bằng cánh quạt.

— 45 thước ! tiếng Behrens chỉ-huy vang lên.

Tàu lại vun vút ngoi lên theo đường giöc đứng; các con số ở bảng mức lặn thay đổi rất mau lẹ đến nỗi người ta chỉ kịp đọc thoáng qua ! Ta thấy rất phấn khởi vì ta có cảm-tưởng là đang đứng trước một sức mạnh vô biên... Sau khi từ từ lượn một vòng lớn, Skipjack nồi hẳn lên mặt nước.

— Các ông vừa chứng kiến một cuộc biểu-diễn các phương-pháp chống lại tàu ngầm địch. Trước hết, làm cho họ không thể nào dò tìm thấy chúng tôi. Sau cùng, nếu họ có dò thấy dấu vết chúng nữa, — điều đó là lẽ tất nhiên, vì chúng tôi tấn công họ trước, — họ cũng không thể nào biết rõ vị trí thật sự vì chúng tôi có thể lặn rất sâu và chuyen động rất nhanh. Chúng tôi lại còn làm cho các lựu-dan phá tàu ngầm trở thành vô hiệu quả vì lựu-dan đi rất chậm còn chúng tôi là tránh rất nhanh và lại có thể tránh được cả các ngư lôi ở đầu có gắn máy dò tìm...

— Nếu gặp một khu-trục-hạm tối tân, cũng chạy nguyên-tử với tốc-độ rất nhanh thì các ông tính sao ?

— Trên thực-tế, không có một khu-trục-hạm nào lại có thể điều khiển, di chuyển mau lẹ để đương đầu với chúng tôi ! Dù ngay trên mặt bờ yên lặng, nó cũng phải mất từ hai đến 300 thước để xoay một vòng tròn còn chúng tôi, bất cứ lúc nào và trường hợp nào, cũng sẵn sàng hoạt động chớp nhoáng vì vẫn luôn luôn ở trong yếu-tố căn-bản là đáy biển sâu...

Nhưng không phải là chúng tôi hoàn toàn bất khả xâm-phạm... Một khí giới kién-hiệu nhứt đối với Skipjack là một Skipjack khác nhưng may thay, hiện nay chưa ai có loại tàu ngầm đó hay nếu có chẳng nữa thì cũng phải trong một thời gian khá lâu !

Sau cùng, Skipjack nhẹ nhàng trở về nơi căn-cứ.

Khi thấy nó bồng-bềnh trên mặt nước ta mới cảm thấy sự sợ hãi trước kia là chính đáng vì ta đang đứng trước một chiến-cụ vừa tối-tân, vừa nguy hiểm... và ta thầm mong ước rằng sẽ không có một quân xâm-lăng nào lại dại dột và cố ý khiêu-khích bô buộc chúng ta phải xử-dụng Skipjack...

VÕ-LANG



ĐÃ PHÁT HÀNH

ĐẤT VIỆT TRỜI NAM

của Thái-Văn-Kiểm
608 trang, 47 hình ảnh, 100\$00

CÓ BÁN TẠI:

- | | |
|---------------------------|---|
| — Nhà xuất-bản Nguồn Sông | 215-217 Nguyễn Biểu
(Chợ Quán) — Sài-gòn |
| — Nhà sách Xuân Thu | 185, Tự Do — Sài-gòn |
| — Nhà sách Khai Trí | 62, Lê Lợi — Sài-gòn |
| — Nhà sách Lê Thanh Tuân | 56, Lê Lợi — Sài-gòn |
| — Nhà sách Vĩnh Bảo | 66 ter, Lê Lợi — Sài-gòn |

GIÁO DỤC



Giáo-dục căn-bản và Giáo-dục tráng-niên (Unesco)

GIÁO-DỤC TRƯỚC THỰC TẾ HIỆN ĐẠI

Tác-giả : MARGARET MEAD

Dịch-giả : NGUYỄN-MINH-CHÂU

Trong tất cả các lãnh-vực về giáo-dục, có lẽ không có một lãnh-vực nào tiến triển sâu xa về phương-diện lý-thuyết và thực-hành như lãnh-vực mệnh danh là « giáo-dục tráng-niên » và sau đó lan rộng thành « giáo-dục căn-bản » trước khi nhường chỗ cho giáo-dục thường xuyên tại các quốc-gia đã cống hiến những khuôn mẫu đầu tiên về vấn-dề liên-quan (1).

Chúng ta sẽ cố gắng trình bày sơ-lược vài ý-tưởng liên quan đến các giai-doạn riêng biệt.

(1) Xem Mead, Margaret « Cultural Factors in Community Education Programme », *Community Education*, the 58 th. Annual Yearbook of the National Society for the Study of Education. Part I, 1956. p.p. 66 — 96.

Các cố gắng về giáo-dục tráng-niên phát sinh do nhu cầu của 'những giao-cấp bị bắc dải' : lao công, phụ nữ, thiều số bị áp bức, tóm lại tất cả các hạng người không được may mắn thụ lãnh-phần của họ về thâm-quyền cũng như về kiến-thức cùn truyền được mệnh danh là « giáo-dục ». Có 2 nguyên-nhân thúc đẩy hoạt động để bồi khuyết điều thiều sốt đó : sự ham muốn học hỏi càng ngày càng tăng của các hạng người vô học và đối với các hạng người khác, một cảm-tưởng sâu xa về trách-nhiệm xã-hội của mình. Sự ý-thức cái kém cỏi và khiêm khuyết về giáo-dục biếu thị tất cả công cuộc đã thực hiện trên lãnh-vực ấy ; và cái thói « phù hoa » đã đánh giá giao-cấp xã-hội bằng sự hiếu biết nhiều hay ít các « sách giáo-khoa », « lịch-sử tư tưởng » v.v... đã hướng dẫn việc chọn lọc những vấn-dề dành cho giáo-dục tráng-niên. Người ta đã mặc nhiên thừa nhận rằng có thể, trong một phần nào lắp đầy hổ-sâu ngắn cách giữa hạng người được hấp thụ các văn-hóa căn-bản của Hy-lạp và Latinh và hạng người chỉ được nhận một nền học-văn sơ dâng qua những bản dịch của các tác-phẩm Hy-lạp và La-tinh.

Ý chí muốn gây nên một cách nông cạn sự bình đẳng giữa những người không thè bǎng nhau trên địa hạt giáo-dục vẫn còn tồn tại dưới vài hình thức giáo-dục giới lao-công tại các quốc-gia nói tiếng Anh. Ý chí đó cũng có một ảnh hưởng đáng kể đến sự huấn luyện cao đẳng « hạ giá » được thi hành tại các quốc-gia mà người ta cho rằng tất cả các trẻ em có một trí thông minh trung bình phải được theo học ban trung-học. Nền giáo-dục trước kia chỉ để dành riêng cho một thiều số trẻ em được ưu ái, nay được soạn lại một cách vội vàng và sơ lược để dành cho các tráng-niên không có một nền học-văn đầy đủ.

Giai-doạn thứ hai (sau này được gọi là giáo-dục căn-bản) bắt đầu khi người ta muốn giáo huấn các di dân ở thôn quê tại các quốc-gia như Hợp-chủng-quốc và các nông dân cần phải được huấn-luyện gấp để họ có thể làm tròn phận sự trong một xã-hội đang tân tiến hóa tại các quốc-gia như Nga-sô.

Đồng thời càng ngày người ta càng phải cầu cứu đến khoa-học tân tiến để tu bồi sức khỏe, phát minh thêm các phương-sách điều trị bệnh hoạn, vệ-sinh công cộng hay tổ-chức cộng đồng, cải thiện phương pháp trồng trọt và tân tiến hóa các kỹ-thuật. Như vậy giáo-dục tráng-niên trở thành một phương-tiện dành cho các nhóm người tráng-niên để lãnh hội được các thực hành tân tiến — liên quan đến sức khỏe, kỹ-thuật và tổ-chức — hầu giúp họ khỏi chậm trễ về phương diện học văn ; các người tráng-niên được đặt ngang hàng với các giao-cấp xã-hội được ưu ái hơn,

chứ ảnh hưởng của thị thành nhiều hơn hay có một nền học-văn cao hơn. Công cuộc giáo-huấn trở thành một phương-tiện để cải hóa người dân, hạng người chậm tiến của một thuộc-địa hay của một quốc-gia bị giám-hộ, thành một người đủ khả-năng học hỏi và dễ áp dụng vài kỹ-thuật cần thiết: chúng đậu, đường nhe, phép vẹt-sinh, cách dùng các phân bón hóa học v.v... Hình thức cũ của « giáo-dục tráng-niên » căn cứ trên ý tưởng rằng đối với các hạng người « vô học », cần phải cho họ đủ khả-năng để lãnh hội các kiến-thức cao siêu, trái lại, hình thức mới của nền giáo-dục đó hướng về hoạt động thực-tiễn và xã-hội, căn cứ trên nhu-cầu hiện hữu hay nhu-cầu mà con người có thể ý thức được.

Cũng như ở giai-doạn trước, sự khàn yếu của công tác phải thực hiện đã được cắp trên lưu ý đến; họ đã tức giận trước nạn mù chữ, thiếu ăn, sự khiêm khuyết các y-sĩ tại thôn quê. Nhưng nếu ta chú trọng đến sự khó khăn trong khi tìm kiếm các nhà hữu trách có khả-năng lôi cuốn các dân trong làng xã, ta có quyền tự hỏi xem phương-pháp áp dụng ấy có hợp lý không. Muốn thi hành các kỹ-thuật tân-tiến (cơ sở vẹt-sinh, phương-pháp canh-nông hay chế-dộ tín-dụng), cần phải ghi chung vào chương trình giáo-huấn; nếu không lưu ý đến vấn-dề khàn yếu đó, sinh-lực sẽ bị hoang phí một cách vô ích. Nền văn-hóa cõi truyền — dù là văn-hóa của dân cư ở một làng Nam Mỹ-Châu hay của một số dân cư sống trong một tắc-địa tại Hué-kỳ, của một làng ở Đông-Nam Á-Châu hoặc của các phần tử một bộ-lạc ở Phi Châu có một giá-trị nội tại thua kém nền văn-hóa của thế-giới tân-tiến: bởi vậy cần phải diệt trừ nền văn-hóa cõi truyền, hoặc chế ngự nó hay ít ra cũng phải lung lạc nó bằng cách phò biến cấp tốc và sâu rộng nền « giáo-dục căn-bản ».

Cũng vì vậy, những người trưởng thành nào đã có may mắn được học đọc, học mua hạt giống mới, học che đậm các giếng nước, học đào ao, nghĩa là những người nào mà trí óc « tân-tiến » hơn là « cõi hủ » hay « thủ cựu » đều được xem như các quân nhân được tuyển dụng và huấn-luyện một cách vội vã và cầu thả, ngô hẫu có thể đóng một vai trò trong quân đội. Mặc dù có rất nhiều quyền hành và lãnh-hội được nhiều khái-niệm mới mênh mang, hạng người đó vẫn không được xem như tiến-hóa mà chỉ là một hạng người hạ cấp mới.

Sự huấn-luyện cấp tốc và vội vã ấy đã ảnh hưởng lớn đến sự chế-dộ giáo-dục tiêu-học tại các nước kém mở-mang. Chủ ý ở đây là để nâng cao trình độ học văn của dân-tộc (tại các quốc-gia mà số người mù chữ lên đến 80 hay 90%) ngang với trình độ năm thứ ba hay thứ tư của bậc tiêu-học tại các quốc-gia đã có chế-dộ giáo-dục bậc trung-học. Sự mâu thuẫn nội tại của các hệ-thống giáo-dục mới ấy

càng trầm trọng hơn khi chúng phỏng theo các hệ-thống của thế-giới kỷ-ngệ-tân-tiến và xem các trẻ em 6 tuổi như là chúng sẽ được thụ lánh thêm nền học văn trong 10 hay 12 năm nữa. Ví dụ trong môn dạy tập đọc, người ta thường phải dùng các danh-tù và các khái-niệm chỉ có nghĩa đối với nền giáo-dục bậc trung-học mà trong thực tế học sinh không bao giờ được hưởng thụ. Và lại vì không có một mỗi giây liên-lạc nào giữ giáo-dục ở học-đường về phương-pháp tập đọc, tập viết, và thế-giới bên ngoài mà con trẻ không có gì hơn để đọc trừ phi vài yết-thi và sách báo của chính-quyền, nên nền giáo-dục đó mất tất cả lẽ sống còn của nó. Người ta chỉ có thỏa mãn nhất thời lòng khao khát học hỏi (tại nhiều miền trên địa-cầu, lòng khao khát đó có khi còn mạnh hơn lòng ham muốn được ăn uống đầy đủ) bằng cách phỏng theo, trong nền giáo-dục tiêu-học, sự huấn-luyện nông-cạn và cấp-tốc của « giáo-dục căn-bản » đối với các hạng người trưởng thành ở thôn quê.

Quan-niệm về giáo-dục căn-bản hay giáo-dục cộng đồng càng tiến-triển chừng nào thì hổ-sau ngăn cách giữa các quốc-gia có một nền kinh-tế rất mở-mang và các quốc-gia mà kinh-tế chưa phát triển hoàn-toàn, lại càng sâu rộng thêm chừng ấy, và tư-tưởng đó đang xô-đuổi hình ảnh của sự tấn-công oanh-liệt trên toàn thế-giới đối với nạn đói, nghèo và bệnh-tật. Các quốc-gia kém mở-mang đã bắt đầu tò-chức nền giáo-dục cho dân-tộc họ, ở thời-kỳ mà các kiến-thức, nhất là các kiến-thức khoa-học, tiến-triển rất nhanh chóng; vì vậy dù các tân-quốc-gia có thè-thanh toán nhanh chóng nạn mù chữ của dân-tộc họ, dù đã đạt được mục-dịch tiếp-nhận hầu-tất cả con em vào học-đường, dù đã thực hiện được nền giáo-dục trung-học và tò-chức một viện đại-học, sự chậm-trễ của họ vẫn càng ngày càng tăng trong cuộc thi đua quốc-tế về vấn-dề tăng-gia-si-số ở bậc đại-học. Sự chậm-trễ ấy được xác-dịnh cả về 2 phương diện phẩm và lượng; vì số sinh-viên bậc đại-học càng ít chừng nào thì hy vọng khám phá hạng ưu tú trong một sĩ-số quá ít ỏi lại càng mong manh chừng ấy. Tư-tưởng lạc-quan của thời-kỳ mà người ta tin rằng có thè-giải-thoát mọi người khỏi nạn đói không còn tồn-tại nữa.

Trong khi chờ đợi, tại các quốc-gia được ký-nghệ-hoa nhiều nhất, người ta bắt đầu ý-thức rằng sự cách-biệt giữa giáo-dục, nghĩa là sự chuyễn-di có phương-pháp và phần của cái vốn kiến-thức cõi truyền của ta cho các con em khi chúng còn ở thời-kỳ bị giám-hộ, và « giáo-dục tráng-niên » có mục-dịch cống-hiến cho các người trưởng thành khi rồi việc vài kiến-thức đáng-lý-họ

phải được lãnh hội khi còn trẻ, không còn có lý-do tồn tại nữa. Một phần lớn các kiến-thức mà người ta cố gắng dạy cho các tráng-niên chưa được khám phá trong đời niêng-thiếu của họ. Trong hầu hết các hoạt động của loài người, từ cách săn sóc nhà cửa cho đến việc sưu-tầm vật-lý-học nguyên-tử, công cuộc giáo-huấn kè từ nay phải được theo đuổi cho đến cùng. Người ta không còn lưu ý đặc biệt đến căn bản của kiến-thức và thầm quyền căn bản tạo nên một nền « học vấn đầy đủ » và được phân chia không đồng đều giữa nhiều phần tử của các đoàn-thể xã-hội kinh tế của một quốc-gia và giữa các dân-tộc khác trên thế-giới, căn bản mà tất cả mọi người sẽ được thụ lãnh một phần dù chỉ là một phần rất nhỏ. Trái lại, người ta chỉ chú trọng đến các mối liên-lạc giữa kiến-thức và thầm quyền xưa và nay và đến vấn-dề của một người trưởng thành hữu trách không học hỏi theo phương-pháp của một thiếu-niên hay của một người trưởng-thành không có gánh nặng gia-dinh.

Sự ý thức ấy có thể thực hiện ngay sau một thời-đại của lịch-sử mà sự tiến hóa chậm chạp dù để giải-thích sự bất đồng ý-kien giữa một người ông và người cháu đối với một tu-tưởng mới bằng cách cho rằng người già cả không đủ khả-năng lãnh hội các tu-tưởng mới. Người ta tin rằng chỉ có trẻ em mới có đủ khả-năng lãnh hội mau chóng và dễ dàng mọi điều mới lạ. Vì vậy sự thụ đắc các kiến-thức mới lạ được xem như sẽ làm xáo-trộn tất cả các kiến-thức đã có sẵn. Môn Anh-ngữ sẽ khó khăn đối với ta nếu ta đã học Pháp-ngữ ; người nông dân sẽ cảm thấy khó khăn khi dùng cái cày máy nếu họ đã từng dùng một cái cày thô sơ hơn ; người thợ gốm quen làm việc bằng tay sẽ thấy ngượng ngập khi phải dùng cái khuôn ; người tò-phụ đã sống trong thời-đại mà ngựa là phương-tiện chuyên chở duy nhất sẽ khó mà sống hòa hợp với thời-đại máy móc như một người cháu. Người ta đã quên không nhận xét rằng không phải trẻ con mà chính người trưởng thành (đã từng dùng ngựa trong việc chuyên chở), đã sáng chế và sử dụng đầu tiên các máy móc.

Trong trường-hợp đó, ta sẽ thấy một cách dễ dàng qua các dân-tộc Á-châu và Phi-châu, một hình ảnh-tượng trưng của vị tò-phụ nói trên và tin những dân-tộc ấy sẽ không bao giờ có đủ khả-năng để sống hòa hợp với thời đại tân tiến hay để theo kịp trào-luồng tiến hóa.

Văn-dẽ được trình bày dưới một hình thức mới khi vị tò-phụ (mà sự thật học rất dễ giải-thích) không được nhắc đến nữa, và trái lại khi người ta

đã nói đến chính mình, nghĩa là khi con người ở thời-đại tân tiến bắt đầu ý thức rằng giáo-dục của họ không bao giờ chấm dứt, rằng trong lãnh vực nào họ cũng có thể bị vượt quá, rằng học-vấn không phải chỉ để lãnh hội trong thời niêng-thiếu, một số kiến-thức bất động, mà trái lại đã trở thành một vần-dề học hỏi ở chung quanh mình, nghĩa là không những học hỏi với các người đàn-anh mà với các người đàn em nữa. Sự giật-tốc quan trọng của nhịp tiến hóa đã đem ra ánh sáng những điểm thiếu sót của quan-niệm cũ hủ về giáo-dục và sự cần khởi thảo một quan-niệm khác.

Từ lúc người ta bắt đầu nhìn giáo-dục dưới khía cạnh mới đó và nghĩ rằng sự tiến hóa đi nhanh hơn sự này nó thông thường của con người và vì vậy con người có thể bị « vượt quá » không phải bắt đầu lúc mai tóc mới diêm hoa râm và các mạch máu cứng dần lại mà chính ngay trước khi sống được nửa đời người, tất cả quan-niệm của ta trước kia sống được gọi là « giáo-dục tráng-niên » phải đem nghiên cứu lại. Từ đây những kẻ bị bạc dài, vô học, dân mới di cư, nông-dân mà nếp sống ngày nay bị ràng buộc vào đời sống thị thành, không phải là những người độc nhất hứng lấy, khi họ đã trưởng thành, những miếng bánh vụn rơi từ bàn ăn của những kẻ có diêm phúc thụ lãnh tràn trề trong thời niêng-thiếu. Ngày nay, tại các quốc-gia được đặc biệt ưu ái về phương diện giáo-dục, chính các phần tử ưu tú của hàng người tráng-niên bắt buộc phải « trở lại học đường », theo như ngôn-ngữ lỗi thời mà ta vẫn còn dùng : các khóa tu-nghiệp, các cuộc viếng thăm tò-chức theo lối trao đổi nhân sự, các hội-nghi quốc-tế mà tại đó ta có thể thu thập, trong một tuần lễ, nhiều kiến-thức hơn là một năm chuyên chú đọc sách báo. Những cố gắng của ta về phương diện phương-pháp giáo-huấn chủ trọng nhất đến việc dạy vật-lý học và sinh-vật học. Ta được mục kích, theo một tỉ-lệ bao la, những sự-kiện đã xảy ra hồi trước theo một tỉ-lệ bé hơn, vào hồi mà sự phát-triển đột nhiên của các kiến-thức hay những hoạt động có tính cách sản-xuất của chúng, đã khiến vài người đã phải tìm nơi ẩn dật, dùng thì giờ vào việc lãnh hội, trau-giồi và tò-chức lại các kiến-thức mới mẻ ngõ hầu đảm bảo sự di truyền có phương-pháp cho các thế-hệ tương lai.

Nhưng ngoài sự thay đổi gần như thường xuyên của những kiến-thức cần thiết để loài người có thể làm việc, suy nghĩ và tìm phương châm cho mọi hoạt động ta lại nhận thấy một sự thay đổi khác liên quan đến địa-vị của con cháu các người « có học thức » theo nghĩa cũ của nó và của con cháu các người « sơ khai » hay của các nông dân sống lè loi. Giáo-dục không còn nhằm mục-dịch lợi dụng

tinh mèm dẻo của trẻ con để bắt chúng cắp nhặt một con số lớn kiến-thức bất động, danh-từ của các vật, có hình thức chính-tả và từ-thức ; trái lại, giáo-dục cốt ý dạy cho trẻ biết cách phản ứng lại đối với moi sự thay đổi. Ta không còn ở thời-đại mà các kiến-thức có đủ tính cách ổn định và tuyệt đối để có thể tồn tại suốt đời, để có thể dạy cho trẻ rằng các kiến-thức đặc biệt đó là đúng với sự thật.

Tất cả những sự-kiện đã cấu tạo nền học-văn của thời xưa — một bình thổi nát chứa đầy những tư-tưởng cõi hủ và tân tiến về thế-giới, những phương-pháp chữa bệnh lạc hậu và các kiến-thức tân tiến về y-khoa chưa được kiểm soát, các quy-tắc chính-tả và phép phát âm do văn-phẩm và tự-diễn của tiếng quy định, sự quan trọng tương đối của các quốc-gia, những lợi-ích nội-tại của vài chế-độ chính-trị, đặc tính pháp lý và hình sự — tóm lại tất cả khái-niệm cõi hủ hay tân tiến, rõ ràng hay khó hiểu, có lợi-ích thực tiễn bất định — cũng đủ để cho phép mỗi người có thể chấm dứt đời sống một cách tương tự như họ đã bắt đầu sống.

Phương-pháp giáo-dục đó cũng đã ngăn cấm con người học hỏi nhiều điều mới lạ. Nếu một thiếu-niên Anh-quốc học tiếng La-tinh dễ dàng hơn một thiếu-niên Tây Phi, điều đó có thể giải-thích một phần nào bởi các phần tử truyền thống của văn-minh La-Mã trong nền văn-hóa Anh-quốc ; nhưng lý-do chính là nền giáo-dục Anh-quốc cần phải bao hàm môn La-tinh ngữ. Người ta sẽ từ chối không chịu ghi môn Trung-hoa ngữ vào chương-trình giáo khoa tại một học-đường Anh-quốc hay tại một học-đường Tây Phi tò-chức theo kiểu mẫu Anh-quốc, vì lý do : Trung-hoa ngữ không phải là một môn giáo-khoa. Một người có học thức chỉ có việc tích trữ các ô nhỏ, các ô này sẽ do họ lắp đầy dần dần ; có khi họ lại táo bạo đem xếp vào các ô đó một ít « tôn-giáo đối chiếu » hay các « ngôn- ngữ Á-châu » ; người ấy cũng có thể xếp thêm vào các ô đó những « kết-quả của công cuộc sưu tầm » miễn sao chúng thích hợp với các kiến-thức đã thu thập được từ trước ; nếu chúng không tưởng hợp, nhà thông thái đó sẽ cố gắng diệt trừ chúng với tất cả mối căm hờn của một nồng dân chổng đối lại một chế-độ phân chia đất đai mới.

Khi ta ý thức được tình trạng ấy, ta sẽ thấy rằng phần-tử chính yếu trong nặng-lực hấp thụ các kiến-thức bất định, không phải là số các kiến-thức được lãnh-hội mà chính là cách mà ta đã lãnh-hội. Một trẻ em được dạy rằng chỉ có một cách sắp-lop các ngôn- ngữ (quốc- ngữ và ngoại- ngữ) sẽ không thể nào lãnh-hội thêm một điều gì khác cũng như một người dân được giáo-huấn rằng cần phải bám lấy phong-tục và tập-quán của quê hương, sẽ chỉ thấy một khía cạnh nào đó thôi của

nền văn-hóa, hay cũng như người theo chủ-nghĩa duy-lý của thế-kỷ XIX định-ninh rằng nếu phủ nhận tôn-giáo hay sắp đặt nó ngang hàng với sự tin-tưởng dị-doan, người ta sẽ giải quyết được các vấn-đề liên-quan đến mối liên-lạc giữa tôn-giáo và khoa-học.

Theo quan-niệm cũ, trẻ con học dễ dàng hơn người lớn ; chúng đem nhồi vào trí óc các thành-kiện đã được xếp đặt có thứ tự và chỉ dành một số ít chỗ trống cho các tư-tưởng tân tiến thật sự, những tư-tưởng này buộc ta phải tu chính lại toàn bộ hệ-thống kiến-thức. Khi học ngôn- ngữ, ta chỉ chú trọng đến nó thôi và không bận tâm đến các ngôn- ngữ khác ; sự tò mò ấy có thể lan ra không những tất cả các ngôn- ngữ, quen thuộc mà cả đến các ngôn- ngữ nhân-tạo và cả đến sự cấu-tạo của các ngôn- ngữ mới ; ở đây chủ ý là tóm tắt lại một công-cuộc lớn lao : học cách phát-biểu tư-tưởng bằng một ngôn- ngữ mới ; sự lãnh-hội một ngôn- ngữ mới — chỉ một ngôn- ngữ thôi — được nhận định theo một lối riêng để đi đến kết quả là không thể nào học thêm được một ngôn- ngữ nào khác nữa. Người ta dành riêng cho mỗi hệ-thống đặc-biệt, mỗi thức ăn hay mỗi hóa-phầm vệ-sinh địa-phương một giá trị tuyệt đối ; vì vậy những sự đổi-thay chỉ có thể thực hiện trong các khu-vực mà ranh giới được xác định rõ ràng, những khu-vực này chịu ảnh hưởng của thời-trang và của các điều-mới-lạ.

Nhưng ngay ở hệ-thống cũ, người tráng-niên vẫn thường có xu-hướng tông-quát-hóa những điều họ biết ; không những chỉ học thế nào là đồng-quan, đồng-Anh-kim hay đồng-Mỹ-kim, họ lại còn tìm hiểu mọi vấn-đề liên-quan đến « tiền-tệ » để có thể đối-phó với bất cứ một thứ ngoại-tệ nào dù trước kia họ không bao giờ cho nó một sự-thật hiện-hữu. Một người đã từng sống trong một thành-phố sẽ tự-tạo cho mình một ý-định về bản-chất của các thành-phố ; người ấy biết cách xoay-xở để di kiêm hoặc nhà ga, khách-sạn, chợ, hoặc nơi-dài tiền hay một quán-trợ, tóm-lại tất cả những công-việc mà không có một trẻ em nào có thể làm được. Trong khi cố gắng huấn-luyện cho mình có một nền-học-thức đặc-biệt, con người càng ngày càng thụ đắc được một thứ kiến-thức gián-tiếp và bẩn-ý-thức của chính-nền-học-thức ; nhưng như vậy là ta đã không lưu-tâm đến hệ-thống riêng-biệt và tuyệt đối của họ.

Nhưng ngày nay sự-thắng-lợi sẽ về phần người nào biết cách duy-tri trong trí óc những mô-hình của kiến-thức hay của hoạt-động mà ở đó mọi thí-nghiệm mới hay mọi sự cải-tân có thể được thu-nhận. Người tráng-

nhiều có thể hiểu thấu được một mô hình tông quát mới, thay đổi tất cả hệ thống kiến-thức của họ, và có đủ năng-lực để học hỏi các điều mới lạ và đi xa hơn nữa. Khả-năng hấp thụ phi thường của thời niêm-thiếu phải được dùng vào các việc khác hơn là các việc mà nó đã được phổ thâc trong thời xưa. Con trẻ phải hiểu rằng tiếng mẹ đẻ chỉ là một trong nhiều tiếng nói khác, rằng những văn chữ chỉ là một phương-tiện để ghi chép lại tiếng nói, rằng hệ-thống về khái-niệm toán học chỉ là một trong các hệ-thống có thể có được, rằng các hệ-thống đó không chắc chắn và phần đông cần phải tu chính lại. Xưa kia, giáo dục con trẻ chỉ nhằm mục-dịch in sâu vào trí óc chúng những thi ca như :

« Sáu mươi giây trong một phút,
Sáu mươi phút trong một giờ ;
Tôi nghe chị tôi thồi sáo
Và em trai tôi khóc ».

hoặc :

Trước tiên Guillaume le Normand
Rồi con trai ông ta cũng được bồ nhiệm như ông ta.
Etienne ở giữa hai anh em Henri
Rồi Richard, rồi Jean.

hay :

Chữ « g » và « c » trước chữ « e » hay « i »
Tất cả đều êm dịu như mật ong ;
Nhưng trước một mẫu âm khác,
Chúng đều cứng rắn như đá hoa cương.

Trừ phi có sự can thiệp hữu ích của chữ « e » cầm hay dấu xê đì (céille).

Từ nay người ta không còn nhét vào trí óc trẻ em « mó sự thật » bất hủ ghê sợ, những điều nhặt nhèo vô vị trên những khái-niệm chỉ có lợi ích địa phương hay đặc biệt mà trái lại chỉ lưu ý dạy chúng hiểu rõ bản chất các con số, bản chất thời gian và những phương-pháp để hiểu rõ không gian.

Sự chuyên-hướng của nền giáo-đục thanh niêm sẽ thay đổi một cách sâu xa năng-lực của các người trưởng thành để học hỏi những điều hoàn toàn mới lạ dù là đối với thô dân của xứ Nouvelle Guinée, các nông dân chậm tiến, các

hạng người mới được sống ở thành thị hay là đối với hạng người chưa được lãnh-hội nền khoa-học mới từ 40 năm nay. Người nào có ý-thức được rằng trên thế-giới còn có nhiều hệ-thống khác hệ-thống mà họ thường biết — hệ-thống ngôn-ngữ, ví dụ : một số ngôn-ngữ của các bộ-lạc; hệ-thống đo lường, ví dụ hệ-thống đo lường của Anh-quốc ; hệ-thống chuyên-chở (người xe hơi, phi cơ) — người ấy sẽ có đủ khả-năng để hấp thụ nhanh chóng các kiến-thức mới; kinh nghiệm, sự mong chờ các điều mâu thuẫn và đổi thay hợp thành các khí giới của trí óc giúp họ đủ khả-năng lãnh-hội được kiến-thức đó vào tuổi trưởng thành.

Tuân theo tinh-thần nhân-dạo và khoan-dung, đáng lẽ giúp các người tráng-niên theo kịp trào-lưu tiến hóa bằng cách cho họ thu đắc một ít kiến-thức tượng-trạng hay vài khái-niệm có lợi ích thực tiễn, ta cố gắng tìm kiếm các người trưởng thành nào có đủ khả-năng hấp thụ thêm một số kiến-thức mới ngoài các kiến-thức sẵn-có, theo một phương-pháp riêng biệt không thể áp-dụng cho trẻ em được.

Ta sẽ không chú ý đặc-biệt đến các người tráng-niên nào đã ghi sâu vào trí óc các điều đã được học hỏi trong lúc thiếu-thời, ta cũng không lo là đối với các hạng người không có một hành động tương-tự ; ta chỉ lưu ý đến các hạng người tráng-niên có đủ khả-năng đi từ một kinh-nghiệm cũ qua một kinh-nghiệm mới một cách mau chóng và rõ ràng, vì lẽ họ tin rằng không có một kinh-nghiệm nào tuyệt đối và độc đáo cả.

Những năm sắp tới đây sẽ đặc-biệt quan-trọng vì chúng sẽ giúp ta co-hội để xét xem các người trưởng thành mà sự huấn-luyện hết sức thô sơ nhưng có sẵn kinh-nghiệm và lòng mong chờ các sự đổi-thay, có thể lãnh-hội đến mức độ nào nền văn-hóa pharc tạp của ta ; những năm sắp đến cũng sẽ giúp ta thấy rõ bằng những phương-sách nào, nền văn-hóa ấy có thể được lãnh-hội, không những bởi các hạng người man-rợ tráng-niên mà còn bởi hạng người tráng-niên của tất cả các quốc-gia trên thế-giới.

UNESCO





THÀNH-TÂM TÀI-TÚ
QUÁN-HÓA-DƯỜNG BÌNH-LUÂN
THÁNH-THÁN NGOẠI-THỦ
(Tiếp theo V.II.N.S. số 32)

TÔ-NAM và HÀM-CỘ
phiên-dịch và nhuận-chính

HỎI V

甘心受百忙裡猛毒生死
捨不得一家人哭斷肝腸

*Cam tâm thụ bách mang lý mãnh khí sinh tử,
Xả bát đắc nhất gia nhân khóc đoạn can tràng.*

*Trăm mối ngôn ngang cung đành sống thác,
Một nhà quấn quít thảm dứt ruột gan.*

LỜI BẢN CỦA THÁNH THÁN

Trên đời cái gì mà dễ làm cho người ta rối ruột, ấy là sợi tơ tình; và khi đã rối mà khó gỡ ra được, ấy là sợi tơ « chí tình » (tình sâu xa, chân thật). Một sợi tơ rối cũng đã khó gỡ thay, huống chi nay lại rối biết bao nhiêu là sợi cùng một lúc? Nào là sợi tơ ân-tình đối với chàng Kim-Trọng, nào là sợi tơ chí hiếu đối với mẹ cha; đây tình thủ túc đối với anh chị em; kia mối tình đau khổ của việc bán thân cho kẻ bợm già. Giữa phút chia phôi cốt nhục lại nặng tình cõi quốc tha hương bèo trói sóng dạt; coi việc đem tiền đút lót cùa

quan mà ngán nỗi nhân tình thế thái. Bao nhiêu tơ rối dồn-dập đến tay, hồi nàng gỡ sao cho xuể. Chẳng riêng một mình nàng, đến ngay người ta tâm trạng của nàng, trong giây phút ấy hẳn cũng phải rối loạn tâm thần, bóp trán nghĩ quanh, khó lòng hạ được nét bút! Vậy mà không thể; tác-giả chỉ cần vạch một nét thẳng, uốn một nét cong, vạch một nét ngang, sờ một nét dọc; trước hết tả ngay cái mồi ân-tình của chàng Kim-trọng mà Thúy-Kiều không thể bỏ qua, rồi đến cái sợi hiếu tình đối với mẹ cha mà nàng cần phải cấp cứu; sau đến tình nghĩa huynh đệ mật thiết như chân tay, tình đau khổ đọa đầy nơi ô trọc. Rồi lại khúc biệt tình nay đây mai đó, mỗi thế tình lúc bắt lúc buông. Biết bao mối tình cùng tả mọi lúc, mà được tỏ như vạch xuống mặt đất, sáng như soi vào mặt gương, khiến cho độc-giả chỉ xem một lượt là có thể cảm thấy một mớ tơ tình rối như bòng bong, với nàng Kiều đang ra công gỡ tháo. Thật không kém gì nét bút của Tư-mã-Thiên 司馬遷, một sử-gia đại tài ngày trước!

HỎI V

NHẮC lại Thúy-Kiều sau khi tỉnh giấc, bèn ngồi một mình nghĩ-ngợi vẫn vơ cho đến lúc tảng sáng. Thúy-Vân thức dậy thấy vậy liền hỏi: « Chị dậy lúc nào thế? » Kiều đáp: « Em ơi, vào quãng nửa đêm qua chị có nằm mộng, một giấc mơ quái gở! Căn cứ vào giấc chiêm bao ấy thì thân thế chị phải lưu lạc tha phương, nhưng đó chẳng qua cũng là số mạng đã định sẵn, chị chẳng oán thán gì cả. Ngay lúc ấy chị có cảm hứng đề ra 8 bài thơ, gọi chung là « Kinh mộng giác » 離夢覺. Khi chàng Kim trở lại phiền em trao tận tay cho chàng, và bảo chàng rằng đó là vài nét bút của chị trước khi bước chân ra đi đó. »

Thúy-Vân hỏi: « Chị ơi, giấc ác mộng ấy như thế nào, chị hãy kể cho lại cho em nghe mấy! »

Kiều đáp: « Thời kẽ làm chi cho thêm đau khổ chẳng thà im đi còn hơn. »

Thúy-Vân thấy chị nói vậy cũng không gan hỏi nữa; nàng đỡ lấy bài thơ, toan mở ra đọc, thì chợt nghe tiếng gọi cửa. Nàng bèn chạy vội ra mở thấy mẹ đã về.

Thoạt trông thấy Kiều, Vương-bà nói ngay:

« Nay con ơi, cha con giặc mẹ về để nói cho con biết: người ta sống

chết đều do số mệnh; thôi thi trăm sự cũng trông ở trời. Vì bằng trời không minh xét, thi cả nhà cũng chết cho mát mẻ linh hồn; chứ đẽ một người phải lưu lạc trong lúc cả nhà hưởng sự yên vui thi thực không nỡ ! »

Thúy-Kiều nghe Vương-bà kẽ lại như vậy, vội gạt lệ thưa rằng : « Mẹ ơi, những câu cha nói là lời nói của bậc cha hiền, nhưng về phần con, khi nhìn thấy cha già mắc phải tai họa, thi dẫu có bị nát thịt tan xương mà cứu được cha con, thời con cũng chẳng quản, huống chi là phải bán mình. Bản mình chưa chắc đã đến nỗi phải chết kia mà ! Vả lại việc này con đã suy tính rất kỹ, nếu chẳng chịu phí một thân con thì tất nhiên cha sẽ bị chết ở trong nhà giam, em con sẽ chết trong ngực thất. Lúc ấy mẹ già hóa bùa; hai con phận gái ngày thơ, không họ hàng thân thích, chẳng biết trông cậy vào ai. Gia-sản đã bị mất hết, lấy gì mà sinh sống cho qua ngày đoạn tháng. Rồi ra cũng đến lưu lạc mà đi làm tỵ-thiếp cho thiên hạ mà thôi. Vậy một đảng cứ đẽ cho gia-dinh tan nát, rồi dắt díu nhau làm tỵ-thiếp sao bằng được cách hi sinh có một thân con mà cứu được cha già em nhỏ. Chắc trời cũng chẳng nỡ phụ tấm lòng của con và sui khiến cho con lọt được vào nơi tú tể. Vậy xin cha mẹ chớ lo ngại nhiều quá cho con. »

Vương-bà khóc lớn lên và nói : « Con ơi, sao con lại nói như vậy. Thủ hỏi ai đẽ ra con ? Ai nuôi nấng con cho đến ngày nay ? mà nở nào lại đem con đi bán làm tiêu thiếp ? Con có biết đâu những nỗi khổ của người tiêu thiếp. Ngày nay người ta yêu con, cưới con về nhà ; khi về tới nhà rồi con sẽ thấy vợ lớn của người ấy luôn luôn kiêm chuyện, đay nghiến người chồng, làm cho chồng, dẫu có yêu con mười phần cũng phải dẹp bỏt đi tám, chín. Huống chi khi sống ở một chỗ không người thân thuộc, thi lấy ai bênh vực cho mình ? Lúc ấy, người ta tha hồ đánh mắng, hành hạ mình; người ta cho sống thi được sống, bắt chết thi phải chết, đến cùng mực ấy thi con chịu đựng làm sao ? Nhất là con đây, từ nhỏ đến lớn vẫn được cha mẹ nâng niu, đời sống an nhàn, tinh trá hoa mỹ; nay đem thân đi làm tiêu-thiếp, thi phải thức khuya dậy sớm, vất vả tối ngày. Mẹ nghĩ tới đây, thực là đau khổ cho con lắm vậy. » Nói xong thi bà nắc lên mấy tiếng rồi ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Thúy-Kiều thấy mẹ ngất đi, vội vàng ôm chặt vào lòng rồi ghé miệng vào tai khẽ gọi : « Mẹ ơi, mẹ tĩnh lại đi ! Con đây nếu có phải bán mình

nhưng cũng chưa chết, cờ sao mẹ lại vội bỏ chúng con ? Rồi đây cha con trông cậy vào ai ? Em con biết trông cậy vào ai ? Xin mẹ hãy cố né nỗi lòng mà sống lại đẽ trông nom săn sóc cha và các em con, đẽ cho gia-dinh trọn vẹn, thi con dẫu chết ở chốn tha hương cũng không oán than. Nói dại, nếu mẹ có mình nào, thi chính con đây chẳng những sống không an tâm mà chết cũng khó nhảm mắt vậy ». Thúy-Kiều thấy mẹ vẫn còn thiêm thiếp, bèn bảo lấy một chén nước nóng đẽ đồ vào miệng. Vương-bà nuốt được đôi ngụm, tĩnh lại dần dần. Khi mở mắt ra, nhìn thấy Thúy-Kiều bà lại nức nở khóc : « Con ơi : Mẹ đây cũng biết con mà không đi, cha con khó lòng được sống; muốn cho cha sống, tất là con phải đi. Một đảng chết phải vĩnh biệt, một đảng sống phải chia ly, hai đảng cũng đều khổ nỗi, mẹ không muốn nhìn quang cảnh ấy, nên đẽ mẹ chết trước đi cho rồi ! »

Vương-bà than xong toan đậm đầu vào cột. Chị em Thúy-Kiều vội vàng ôm ghi lấy mẹ và kiểm lời khuyên giải : « Mẹ ơi, mẹ mà liều chết, gia-dinh nhà ta dấp luôn hai việc, khổ nỗi biết bao », rồi ba mẹ con ôm ghi lấy nhau mà khóc lắn khóc lộn.

Giữa lúc mẹ con đang khóc thì phía ngoài cồng có tiếng xôn-xao. Thúy-Kiều nghe thấy vội bảo mẹ rằng : « Thôi, xin mẹ đừng khóc nữa, hình như cha con đã về thì phải. » Thế rồi mấy mẹ con vội chạy ra mở cồng, thi quả nhiên Vương-ông, Vương-quan, Chung công-sai và mụ mối Hàm, cùng người khách là họ Mã nhất tề kéo vào.

Thoạt mới bước vào Vương-ông cầm tay Thúy-Kiều khóc rất thảm thiết. Nàng kiểm lời khuyên can : « Thôi, lúc này xin cha hãy nép bớt sự đau thương đẽ cùng nhau tĩnh xong công việc chánh yếu thi hơn. »

Nghe nàng nói cả nhà đều lau nước mắt, quang cảnh trở lại yên lặng như thường; bây giờ nàng mới quay lại phia Chung công-sai mà hỏi :

« Dám thưa Chung lão-gia, ví thử ngày nay chúng tôi lo đủ số bạc rồi, thi cha và em chúng tôi có chắc chắn được thoát tai nạn không, và lấy gi đẽ làm bằng ? Xin lão-gia chỉ bảo rõ ràng đẽ tôi bán mình lấy đủ số bạc gửi lão-gia đẽ người lo liệu hộ rồi tôi sẽ theo họ Mã đi ngay. Vì thử bán

mình để lấy bạc lẽ quan mà lại không có kết-quả, tiền mất tật mang, thì chẳng thà cả gia-dinh tôi cùng chết đi còn hơn ! »

Chung-công-sai đáp : « Cô nương chưa rõ chủ Chung-lão này, tẩm thân dẫu ở nhà mồn nhưng miệng thì vẫn ăn chay niệm Phật. Việc gì có thể giúp được thì lão bảo là được; việc gì không làm được, lão bảo rằng không, bởi thế quan trên tin lão là người trung hậu, bạn hữu biết lão là người thản thẩn mới đem việc này giao phó cho lão thu xếp. Cô vì muốn cứu cha nên phải bán mình, vậy số tiền đó là tiền gì mà lão dám đem phung phí ? Lão sẽ cất 300 lạng bạc ở nhà, rồi đưa ông và cậu vào quan; một khi quan hứa chắc chắn là được vô can, bấy giờ mới đưa tiền lễ. Đổi với bọn cướp, lão cũng bảo rõ cho chúng biết rằng nếu chúng không kha liên lụy gì đến nhà cô thì lão sẽ thưởng cho một số bạc. Ngoài ra lại còn 10 người đầu mục có phận sự tra xét vụ này, cũng cần phải đưa mỗi người một ít, rồi bảo cho họ biết rằng công việc của nhà Vương-ông do lão dàn xếp, anh em có thấy chuyện gì thi liệu cách bưng bịt đi cho. Thu xếp xong chỗ ấy rồi lão nói với hương-lý sở tại làm giấy bảo-dảm cho họ Vương là nhà lương-thiện, đem lên trình quan xin chữ quan phè. Cuối cùng lão lại viết một tờ bảo-chứng cho ông là người thủy chung không dính líu gì đến vụ cướp. Đó lão sắp đặt công việc như vậy, cô nương còn phải áy-náy nỗi gì ? »

Thúy-Kiều đáp : « Vâng, nếu được như vậy còn gì hay bằng, nhà cháu không còn lo ngại gì nữa ».

Bây giờ Chung-lão mới quay sang nói với người khách họ Mã : « Những việc tôi vừa mới kể, chắc rằng quý khách cũng đã nghe tướng, vậy xin quý khách hãy trao dù bạc để ta làm giấy tờ. Đợi khi tôi lo liệu xong công việc, lúc đó cô này sẽ theo quý khách lên đường. »

Mã-Sinh có vẻ ngần ngại, Chung-công hiểu ý nói ngay : « Việc này quý khách đừng sợ, Vương-ông là người trung hậu, Chung-sự này có thể bảo đảm chắc chắn như thế. Nếu có xảy ra chuyện gì, lão xin chịu trách nhiệm. Hay là lão xin viết giấy làm bằng ? »

Mã-Sinh đáp : « Vâng, nếu được như vậy, tôi xin cân bạc trao ngay. »

Chung-công bèn gọi lấy bút mực và viết tờ bảo-lanh như sau :

約人終事
立承管文
今因李女王翠翹為父賣身與馬客人為
妻當得財禮銀四十兩期三日內官
司結局過門隨行不悞恐人心不測立此
承立管文書存昭

嘉靖十一年四月十五日
承立管文約人終事記
中人咸娘記

Lập thừa quan văn ước nhân Chung-Sự

Kim nhân hiếu nữ Vương Thúy-Kiều, vị phụ mãi thân dữ Mã khách nhân vi thiếp, đương đặc tài lễ ngân tú bách ngũ thập lạng, kỳ tam nhật nội. quan ty kết cyc, quá môn tùy hành bất ngộ. Khủng nhân tâm bất trắc, lập hứa quan văn thư tôn chiểu.

Gia-Tĩnh thập nhất niên túnguyệt thập ngũ nhật.

Lập Thừa quan văn ước nhân Chung-Sự ký.

Trung nhân Hâm môi nương ký.

Người đứng lập tờ văn ước tên là Chung-Sự,

Nay nhân thấy người hiếu-nữ tên gọi là Vương Thúy-Kiều, vì việc cứu cha nên phải bán mình làm thiếp cho khách họ Mã, lấy một số tiền sinh-lễ là bốn trăm năm mươi lạng bạc (450), hẹn sau 3 ngày, việc quan kết liễu, sẽ theo Mã tiên-sinh ra đi không dám sai ước. Vì sợ lòng người bất trắc nên lập văn ước làm tin.

Văn ước viết ngày 15 tháng 4 năm Gia-Tĩnh thứ 11

Người viết giấy Chung SỰ ký

Người trung gian Bà mối Hâm ký

Chung-sự viết xong văn ước trao cho họ Mã, Mã-sinh nhận giấy coi lại một lần rồi nói : « Việc này đã có Chung-lão đảm nhận, chúng tôi cũng xin vâng lời. Vậy nay xin lập bức hồn-thư để tiện trao bạc ».

Chung-Công liền quay lại thúc giục Vương-ông : « Nay Viên lão-gia việc này không nên chậm trễ, lão-gia nên viết giấy đi để còn lấy tiền mà liệu công việc ».

Vương-ông nghe xong thì khóc rống lên; rồi Vương-bà, Thúy-Vân, Vương-Quan cũng đều lăn ra khóc, khóc àm cả nhà lên. Thúy-Kiều cũng không ngăn nổi giọt lệ, nghẹn ngào nói với Chung-Công: « Lão-gia ơi, bố mẹ đâu nỡ nhẫn tâm viết giấy bán con. Theo thiền-khiến của tôi, thì việc bán mình là tự tôi xướng xuất, vậy chính tay tôi viết giấy cũng được chứ sao? »

Chung-Công gật đầu khen phải, Kiều bèn đi lấy bút mực và giấy để viết; chẳng ngờ khi tay cầm bút lên thì lòng lại tưởng nhớ đến Kim-sinh và đôi hàng nước mắt tuôn ra như suối. Nhưng sau, nàng sợ cha mẹ trông thấy lại càng khổ thêm, nên nàng phải cố nép nỗi sầu để thỏa bức hôn-thư, như sau:

立 婚 書 女 王 翠 趙

因 父 陷 銅 銀 無 救。情 願 安 嫁 榮 與 馬 門 為
妻。當 得 財 禮 銀 四 百 五 十 兩。當 一 日 併 收 足
過 門 之 婚 後，或 住 或 行 咱 其 便。恐 後 無 憑。
立 此 婚 書 存 累。

嘉靖十一年四月望日

立 婚 書 女 王 翠 趙。中 人 終 事。媒 人 咸 氏。父
王 子 貞 母 何 氏。弟 王 觀 記。

Lập hôn-thư nữ Vương-Thúy-Kiều

Nhân phụ hâm luy tiết vô cùu tình nguyện ương mồi giá dứ Mã mén vi thiếp, đương đắc tài lě ngân tú bách ngũ thập lạng; đương nhát nhật tinh thu túc quá môn chi hậu hoặc chු hcđc hành, thính tòng kỳ tiện, khùng hậu vô bỗng, lập thử tôn chiều.

Gia-lĩnh thập nhất niên tú nguyệt vọng nhật

Lập hôn thư nữ Vương Thúy-Kiều trung-nhân Chung-sự
Môi nhán Hàm-thị, phụ Vương-tử-Trinh, mẫu Hà-thị, Đệ Vương-quan.

Tờ hôn-thư cho con gái tên là Thúy-Kiều,

Nhân vì phụ thân bị kẽ vu hâm nên phải giam cầm, kẽ làm con nhẽ nào không cứu. Nay tôi tình nguyện cậy người làm mối bán mình làm thiếp cho nhà họ Mã, lấy tiền sinh lě là bốn trăm năm mươi lạng bạc (450).

Sau khi nhận đủ số bạc thì tôi hoàn toàn thuộc về họ Mã và tùy ý họ Mã định đoạt về việc phải di, hoặc phải ở lại nơi nào. Vì sợ sau này không có bằng cớ nên lập hôn-thư này để chắp chiêu.

Gia-tĩnh năm thứ 11 tháng 4 ngày 15.

Người lập hôn-thư, con gái là Vương-Thúy-Kiều, người đứng trung gian là Chung-Sự, người mối họ Hàm. Cha là Vương-Tử-Trinh. Mẹ là họ Hà. Em là Vương-Quan cùng ký kết.

Thúy-Kiều viết xong hôn-thư ký tên rồi trao cho mụ mối; mụ mối ký rồi trao cho Chung-Công ký, Chung-Công xong rồi bảo Vương viên-ngoại: « Này Vương lão-gia, nên ký đi để còn nhận bạc ».

Vương viên-ngoại đáp: « Chung lão-gia ơi, tôi là thân phận người cha đã chẳng che chở cho con, chẳng kén chọn được nơi môn đăng hộ đối để cho con thành gia-thất, nay đến nỗi lại phải để con bán mình, thì tôi còn mặt mũi nào ký nữa? »

Thúy-Kiều khuyên giải rằng: « Cha ơi, xin cha hãy ký đi và tạm coi như là chưa sanh ra đứa con gái bất hiếu này ».

Vương-ông nghe Kiều nói câu ấy thì cảm thấy như bị dầu sôi rót lên đầu, dao nhọn đâm thấu tim, tiến lên ôm chặt lấy nàng, vừa khóc vừa nói: « Con xấu số của cha ơi! Cha mẹ sinh ra con chăm nuôi đến ngày lớn ai chả mong tim noi xứng đáng cho eưới xin đàng hoàng thì mới mát lòng hả ruột đôi phần. Chó như quang cảnh ngày nay, đã không có gì phong quang cao nhã mà lại phải bán con đi cứu lấy tánh mạng của cha! Cái sinh mệnh khổ nhục này, vô dụng này, còn để làm chi cho thêm nhục nhã. » Vừa than dứt lời thì Vương-ông lao đầu vào cột. May mà Chung-công nhanh mắt, cản lại được kịp, rồi nàng Kiều cũng tiến đến ôm chặt lấy cha và nói:

« Cha ơi, sao cha lại nghĩ quanh quẩn như vậy? Tất cả gia-dinh chỉ trông cậy vào cha. Nếu cha cố tình tim lấy cái chết, chết thi rảnh chuyện nhưng còn người sống đó? Mẹ con nương tựa vào ai? Hai em con biết ai săn sóc? Chẳng những mình con lưu lạc tha hương, rồi ra cả ba mẹ con cũng đều diêu linh cực khổ. Cha ơi, xin cha nghĩ lại tấm thân của cha quan hệ là nhường ấy, sao cha nỡ vội muối sớm rũ bụi đời. Vả lại ngày nay, dẫu rằng gặp cảnh gia biến, nhưng mà non xanh còn đó, cũng còn có

chỗ hái cùi dung thân (ý nói còn người còn cùi), tạm sống qua ngày đèn tối; biết đâu lại chả có lúc được trông thấy ánh sáng mặt trời. Em con mà gắng công đèn sách, biết đâu lại chả có cơ hội chiếm bảng vàng? Gia đình nhà ta tất nhiên sẽ lại vinh hoa phú quý, lúc ấy nếu cha mẹ chẳng quên con, thì đã có đủ phương tiện cho đi tìm kiếm; kiếm được con về cha trông thấy mặt, khác nào cha đã sinh ra con lần nữa, chẳng cũng sung sướng sao? Chả hơn ngày nay cha chết sớm, thì cái chết ấy còn có nghĩa lý gì?

Vương-ông đáp: « Tuy con nói cũng có lý, nhưng cha làm thế nào mà có thể vứt bỏ hoặt cắt đứt tình yêu đi? »

Thúy-Kiều thưa: « Cha ơi! công việc ngày nay, ngoài cách ấy ra không còn cách gì giải cứu, vậy cha là đảng nam-nhi sẵn có can tràng cứng rắn, xin cha hãy cương quyết cắt mối tình thương để thành đại sự, nhẽ đâu lại giống kẻ nữ-nhi yếu mềm không có chút trí khí anh-hùng. Con gái của cha làm nỗi việc « tự hi sinh thân thể để thành điều nhân », thì sao cha lại chẳng giống như các bậc minh-triết giữ mình làm gốc? Người xưa thường nói nuôi con phòng lúc tuổi già và trong cảnh nghèo nàn thì mới thấy con hiếu, thế thì thân con ngày nay khác chi một mình đứng giữa dòng suối; con phải đứng cho vững để làm một chyện có thể lưu truyền cho đời sau. Hiện giờ việc ấy dẫu rằng bất hạnh, nhưng thực ra thì nó là đại hạnh phúc đó. »

Vả lại con đây là kẻ bạc mệnh vô phước, sau này nếu không bần tiện thì cũng đến chết non chết yểu mà thôi. Giả thử ngày nay con bị bệnh tật mà chết thì ai nhận thấy lòng hiếu của con? Chỉ vì không may mà cha mắc nạn, nên con được thành một kẻ hiếu nữ, để lại tiếng thơm, như vậy chẳng phải là một việc rất đẹp rực rỡ hay sao? Hơn nữa chuyện này con đã cam tâm gánh lấy còn về phần cha, sao cha lại chẳng cố nén thảm sầu ký vào mày chữ để còn lấy tiền đem đi thu xếp, thời gian đâu có cho phép ta trì hoãn, xin cha cả quyết đi cho! »

Thúy-Kiều nói xong, người chung quanh cũng đều xô vào khuyên giải: «Này Vương lão-gia ơi, cô nương nói thực chí lý. Bởi vì con gái là con người ta, có thể nào lại ở nhà mãi được; tất nhiên cũng phải gả chồng, từ đây đến Lâm-Truy 陵濁 cũng không xa mấy, cũng là trong đất nước nhà mà

thôi: cô phải như Chiêu-Quân 耀君 cống Hồ đâu mà lão-gia sợ. Một mai công việc hoàn bảo, lão-gia muốn tới thăm con lúc nào chả được, thiết tưởng-lão gia còn do dự gì mà chẳng chịu ký, để phụ tấm lòng thảo của cô? Vả qui khách họ Mã vừa rồi có nói với chúng tôi rằng bà lớn nhà ông không hề sinh nở lần nào, nếu cô tốt số theo về bên ấy mà lại sinh được một cậu con trai, rồi sau khi bà lớn qua đời, người ta sẽ đặt cô lên địa vị chánh thất, cũng ngôi mệnh-phụ đường đường hỏi ai còn dám khinh rẻ nữa? Lại ví dụ cô là người xấu số, cô làm vợ cả chẳng nữa mà gặp phải chồng hư con khó dạy, chúng ăn chúng phá đến nỗi mảnh bát không có, manh áo chẳng còn, một đời đói rách, trăm sự nhục nhẫn, thi thử hỏi xem gấp phải bước như vậy thì chẳng thà làm vợ lẽ còn hơn ru? »

Chúng tôi thiết tưởng Mã quí ông đây, đã dám bỏ ra một số bạc lớn, để mua một lệnh ái, chắc hẳn không phải một người tầm thường. Hơn nữa lệnh ái có tấm lòng hiếu thảo như vậy, tất nhiên đáng tạo-hóa cũng sẽ phù trì biết đâu sau này chẳng thành một vị chánh thất phu-nhân. Vậy xin lão-gia đừng suy nghĩ quá, hãy ký mấy chữ vào giấy cho sớm xong việc thi hơn ».

Mọi người nói thế khiến cho Vương-ông cúi đầu nghe-nghị chừ không trả lời!

HẾT HỒI V

TÔ-NAM và HÀM-CÒ
phiên-dịch và nhuận-chỉnh



Tin tức UÂN HÓA

A — TIN TRONG NU'ÓC

1.— TÔNG-THÔNG VIỆT-NAM CỘNG-HÒA KHÁNH THÀNH KHU TRÙ-MẬT KHÁNH-VÂN (PHƯỚC-THÀNH)

Sáng 15-9-1960, Tông-Thông Việt-Nam Cộng-Hòa đã khánh thành khu trù-mật Khánh-Vân thuộc quận Tân-Uyên (Phước-Thành) cách Biên-Hòa chừng 20 cây số.

Nhân dịp này, Tông-Thông đã chủ-tọa lễ tuyên-thệ trung thành của 2000 Thanh-niên Cộng-Hòa, trước một số rất đông đồng-bào tham dự.

Trong buổi lễ khánh thành, Tông-Thông ân cần hỏi han các giới đồng-bào trong khu. Mọi người đều tỏ ra rất hân-hoan được thấy vùng hèo lánh Khánh-Vân đã trở thành một nơi sầm-uất, phồn-thịnh trong vòng cõi mây tháng.

2.— LỄ THÁNH-ĐÀN ĐỨC KHÔNG-TỬ TẠI SÀI-GÒN

Sáng ngày 28-9-1960, tại Tòa Đô-Chính Sài-gòn, đã long trọng cử-hành lễ Thánh-Đàn Đức Không-Tử, dưới sự Chủ-tọa của ông Trần-Hữu-Thè, Bộ-

Trưởng Quốc-Gia Giáo-Dục, đại diện Tông-Thông cùng với sự hiện-diện của ông Chủ-tịch Quốc-Hội, nhiều vị Bộ-Trưởng, các ngoại-giao đoàn và quan khách.

Sau phần nghi-lễ, ông Nguyễn-Khắc-Kham, Giám-Đốc Nha Văn-Hóa, Đại diện bộ Quốc-Gia Giáo-Dục, đọc diễn-văn khai mạc (có đăng trong số này).

Tiếp lời Ông Nguyễn-Khắc-Kham, Ông Nguyễn Trác, Hội-Trưởng hội Không-học Việt-Nam, giải thích những nghi-lễ kỷ niệm Không-Thánh ở Trung-Quốc và nước Lỗ; để ghi ơn giáo-hóa của Ngài nên trùng-tu Không-Miều rồi đặt thành quốc-lễ.

Sau cùng, Ông Bộ-Trưởng Quốc-Gia Giáo-Dục đọc bản Thông-Điệp của Tông-Thông Việt-Nam Cộng-Hòa (có đăng trong số này), nhân ngày Thánh-Đàn Đức Không-Tử năm 1960.

3.— MÃY CUỘC TRIỀN-LÃM TẠI SÀI-GÒN

★ Giáo-sư Vương-Thực-Ba, Vương phu-nhân nhũ-danh là Molly Ông (Mộc-Lan), ái nữ là cô Diana Vương và thân-hữu các giáo-sư là Hoàng-Hữu-Mai đã trưng-bày ngày 9-9-60 bút tự và họa-phẩm Trung-Hoa tại Câu-lạc-bộ Báo-chí, (Sài-Gòn).

Ông Vương-Thực-Ba trưng-bày vào khoảng 70 mẫu bút tự (chữ Hán). Ngoài những mẫu Hán-tự, Ông Vương-Thực-Ba còn trưng-bày mảng bức họa vẽ lan và trúc rất được những người mộ điệu hoan nghênh.

Bà Vương-Thực-Ba trình-bày vào lối năm chục họa-phẩm, phần lớn là những bức vẽ hoa và trúc như Thạch-Lan, Hồng-trúc, mai, cúc v.v...

Cô Diana Vương trưng-bày chừng 15 họa-phẩm Tác-phẩm của cô Diana toàn là những bức vẽ hoa, nhất là hoa mai.

Sau hết, Ông Hoàng-Hữu-Mai, thân-hữu của Ông Vương-Thực-Ba cũng trưng-bày chừng hai chục bức tranh vẽ các muông thú như cọp, mèo, khỉ và phượng hoàng.

★ Cuộc triển-lâm họa-phẩm của họa-sĩ Kazuo Kobayashi đã khai-mạc chiều 9-9-60 tại Hội-quán Pháp-Văn Đồng-Minh, (Sài-gòn), trước rất đông đại-diện của Ngoại-giao đoàn, văn-giới và báo-chí ở Sài-gòn.

Họa-sĩ Kazuo Kobayashi tốt-nghiệp trường Mỹ-Thuật ở Đông-Kinh và chưa hề qua Âu-Châu. Đó là một điều ngạc nhiên của cù-tạ vì theo nhận xét-

các tác-phẩm của Kazuo Kobayashi có nhiều đặc-diểm của lối hội-họa tân-thời Tây phương.

★ Lễ khánh thành cuộc Triển-lâm họa-phẩm của họa-si Trần-văn-Quang, tổ-chức tại phòng Thông-Tin (Sài-gòn) đã cử-hành ngày 10-9-1960.

Họa-si Trần-văn-Quang đã nhiều lần trưng-bày các họa-phẩm của Ông nên được các giới ở Sài-gòn biết-tiếng. Ông cũng là một họa-si đã tham-dự các cuộc Triển-lâm Quốc-tế & Mã-lai (Kuala Lumpur) và Hoa-Kỳ.

Trong cuộc Triển-lâm họa-si Trần-Văn-Quang trưng-bày có tới 60 họa-phẩm, tất cả đều tiêu-biểu cho một chân-tài sáng-tạo phong-phú và chắc-chắn. Tranh của họa-si nổi nhât về các bức họa phong cảnh và tinh-vật, với những màu sắc đượm-dà và cẩn-đòi, chứng tỏ họa-si đã khéo dùng những tảng-mẫu lớn và sử-dụng nét bút một cách rất linh-dộng.

★ Chiều 21-9-1960, tại phòng Thông-Tin Đô-Thành đã khai-mạc cuộc triển-lâm các họa-phẩm của hai họa-si biệt-lập : ông Nguyễn-Trí-Minh và bà Trương-Thị-Thịnh.

Họa-si Nguyễn-Trí-Minh đã trưng-bày trên sáu chục bức tranh sơn-dầu phần-lớn là những bức vẽ phong-cảnh ở Việt-Nam hoặc các đền-dài lịch-sử ở Huế, những cảnh-tiêu-sơ trong những làng-mạc hẻo-lánh xa-xôi...

Nữ họa-si Trương-Thị-Thịnh trưng-bày khoảng mươi lăm tác-phẩm. Các bức tranh trưng-bày biếu-lộ tài-khéo dùng màu và dung-hòa những nét-tao-bạo của nghệ-thuật Tây-phương với những điểm-tè-nhị của nghệ-thuật Đông-phương.

4.— MÀY CUỘC DIỄN-THUYẾT TẠI SÀI-GÒN

★ « Nghề làm cha mẹ » là một vấn-dề quan-trọng và hữu-ích đã được Bác-si Nguyễn-Hữu-Phiêm, Cố-văn Hội Bạn Trẻ em Việt-Nam, lầy-lampus-tài-buổi nói chuyện do Hội Bạn Trẻ em Việt-Nam tổ-chức tối hôm 7-9-1960 tại rạp Thông-Nhứt.

Bác-si Nguyễn-Hữu-Phiêm cho rằng « nghề làm cha mẹ » cũng như các nghề khác, là phải học-tập. Ngày nay, ta không thể không sống với thời-đại được và cũng không thể làm ngơ trước những khám-phá mới-mẻ của khoa-học trong công-cuộc dạy dỗ trẻ em và diu-dát thanh-thiếu-niên nam-nữ.

Trước những lối-lầm của trẻ, cha mẹ cần-đem óc nhặt-xét tìm-tòi. Rồi

vợt của bậc phụ-huynh chí-có hiệu-lực trong chắt-lát và đem-lại cho ta một thiên-dàng già-tạo.

Để-cập đèn sự-lười-bièng của con-trẻ diễn-giả cho rằng thường-thường nếu đưa trẻ vào-thông-minh, bỗng-nhiên học-thầy-kém-sức, là do tinh-cảm của nó bị kích-thích. Gán-cho nó chữ-lười, chí-là đèn che-đậy sự-không-muôn-tim hiểu-nghen-nhan sự-lười đó mà thôi.

※ Chiều 13-9-1960, tại Câu-lạc-bộ Báo-chí, Ông Đái-Đức-Tuần, biệt-hiệu Mai-Nguyệt, bút-hiệu Tchya, đã diễn-thuyết về « Thơ ».

Sau khi hỏi « Thè nào là Thơ ? » diễn-giả nói : « Ai cũng thích đọc-thơ, ngâm-thơ, và làm-thơ, nhưng chưa chắc đã có ý-niệm rõ-rệt về-thơ ». Theo diễn-giả « Thơ là đẹp. Đẹp là bản-tính con-người, là do sự-dung-hòa mọi sự-gây-nên. Đẹp là hòa-hợp và trung-dung những đối-tính trong vũ-trụ. »

Diễn-giả cho rằng chõ nào cũng có-thơ. Thơ như ánh-sáng mặt-trời, chõ nào cũng có thể-chui-vào được, mà chung-quai-chỉ là ánh-sáng. Thơ vô-hình, nhưng-tài-thiện, tài-mỹ.

Thơ như một thứ-diện-mẫu-nhiệm, biết được nhưng không cảm-không-hâm được, không do-lưỡng được, càng-tà-càng-thay-rồi-loạn. Thơ là tuyệt-đồi, là linh-diệu, tự-nhiên-dền, nhưng có-khi gọi-cũng-không-dền.

Để-cập đèn-sáng-tác, diễn-giả cho rằng : Mỗi người có-một-khieu-rieng; mỗi người có-một-cá-tinh-rieng, một-lối-sản-xuat-rieng. Hai-đóa-hoa-cùng-trên-một-cành, hai-dứa-con-cùng-chung-một-mẹ-không-giồng-nhau.

Có-khieu-còn-phải-có-tài-mới-sáng-tác, được. Có-khieu-mà-không-có-tài, không-sáng-tác, được. Có-thể-sánh-như-một-cái-máy-phát-thanh, nhận-dược-luồng-diện, mà-không-phát-dược-âm-thanh. Và Ông Tchya kêt-luận : « Thu-dược-diện, phát-ra-dược-làn-sóng-diện, hay-âm-thanh, đó-là-nghệ-si ».

※ Một-buổi nói-chuyện về-dé-tài « Cô-gái Việt qua thi ca bình-dân » đã được-tổ-chức-tại Câu-lạc-Bộ Văn-Hóa, đường-Tự-Do, chiều 16-9-1960. Diễn-giả là Ông Phan-Quang-Bồng, cựu-Giám-Bắc Thông-Tin-Nam-phán.

Diễn-giả đã-lần-lượt trình-bày, với-rất-nhiều-thí-dụ-trích-dẫn-từ-văn-chuong-binh-dân, những-nét-sóng-của-người-dân-bà-Việt-Nam-từ-lúc-còn-là-một-cô-gái-hay-mo-mộng-và-bản-khoản-về-dường-nhân-duyên-cho-dến-khi-trở-thành-một-bà-hiền-mẫu-chính-chuyen-biet-giao-dục-con-cái-của-minh-theo-khuôn-vàng-thước-ngoc-của-nền-luân-lý Á-Đông.

Với-rất-nhiều-câu-thơ, diệu-ho-trich-dẫn-từ-văn-chuong-binh-dân, diễn-VĂN-HÓA — SỐ 55

già đã trình-bày cô gái Việt với đầy đủ đức-tính : tinh-cảm nhưng không sô sảng, duyên-dáng nhưng không phải là không biết tự vệ, và nhất là biết gộp phản giúp đỡ người đàn ông trong khuôn khổ bốn-phận của mình.

Cuối cùng diễn-giả đã kết-thúc bằng sự định-doат giá-trị đúng mức người con gái nước Việt : có thể là phụ-nữ Việt-Nam không có kiền-thức rộng rãi cho lắm, có thể là cô gái Việt không bao giờ vượt khỏi ngưỡng cửa gia đình, nhưng tâm-hồn và ý-chí của họ bao giờ cũng mở rộng để thông-cảm với sự sống chung của dân-tộc và lúc cần, có thể dự-phản nêu cao những thành-tích anh-dũng trong lịch-sử của giồng nòi.

※ « Qua những câu đố, người ta nhận thấy dân quê Việt-Nam không phải là những người khù khờ mà có những sự nhận-xét rất đúng, dí dỏm và rất lạ », đó là ý kiến của ông Lê-Tràng-Kieu, một ký-giả, trong buổi nói chuyện về « câu đố Việt-Nam và tinh thần dân-tộc » tại Câu lạc bộ Báo-chí, chiều 20-9-1960.

Sau khi đã lây nhiều câu đố ra làm thí-dụ, diễn-giả cho rằng câu đố Việt-Nam cũng như ca-cao xuất-phát tự-dân quê mà ra nên có thể coi như một ngành văn-học bình-dân. Muôn hiều thầu-dáo tinh-thần câu đố Việt-Nam phải là dân quê Việt-Nam mới được, vì dân quê nhận xét những đồ vật cũng như hiện-trạng một cách chân-thật, nhưng có một tinh-thần trào-phúng đặc-biệt.

Điển-giả phân-tách câu đố ra nhiều thể-thức : câu đố có vắn, không vắn, câu ngắn, bài dài, đặt thành câu hỏi như hát dứm, trồng quan, câu đố tập kiều, đố chữ v.v...

Có ba phương-pháp để đố là ví von, lừa chữ và đố tục giảng thanh. Sau khi lây nhiều câu đố trong ba phương-pháp này ra dân-giả, diễn-giả nhấn-mạnh rằng những câu đố Việt-Nam đã lột được hết tinh-thần văn-học bình-dân của dân-tộc.

5 — GIỚI-THIỆU SÁCH BÁO MỚI

Văn-Hóa Nguyệt-san đã nhận được sách báo mới sau đây của tác-giả, hoặc của nhà xuất-bản gửi tặng. Xin cảm tạ nồng-hạt và ân-cảm giới-thiệu với bạn đọc thân mến :

— *Trước đây* của Lãng-Nhân trước-tác, đã xuất-bản lần đầu năm 1939, do nhà Tân-Dân (Hà-nội) ấn-hành, nay có sửa lại và in lần thứ hai do Ông Nguyễn-doãn-Vượng, Giám-đốc Nam-chi tùng-thư (Sài-gòn) ấn-hành. Sách gồm 20 bài phiếm-luân, gợi nhiều hào hứng đặc biệt cho những bạn đọc ưa suy-tưởng.

Sách in rất sáng sủa và trình bày rất trang nhã. Sách dày hơn 200 trang, giá bán 65\$.

— *Giảng-luận về Tôn-tho-Tưởng và Phan-văn-Tri* do giáo-sư Bùi-Giang biên soạn. Sách này soạn đúng tinh-thần chương-trình mới bậc Trung-học, gồm có 3 phần chính : tông-luận, bình-giảng và luận-dề. Sách dày gần 300 trang, do nhà Tân-Việt (Sài-gòn) xuất-bản. Giá bán 60\$.

Ngoài ra, V.H N.S. còn tiếp-nhận được những báo mới phát-hành sau đây :

— *Sinh-lực* (bộ mới) là một tập nguyệt-san văn-hóa và xã-hội do Ông Võ-văn-Trung đứng chủ-nhiệm và Ông Lê-văn-Thắng đứng chủ bút. Tòa soạn ở số 108-110 (lầu 2), Đại-lộ Lê-Lợi, Sài-gòn. Đã phát-hành số 1 (tháng 9 năm 1960) — Giá bán 10\$.

— *Bách-khoa* số 90 ngày 1-10-1960, gồm nhiều bài khảo-luận công-phu và hấp-dẫn. Giá bán 10\$.

— *Văn-Hóa Á-Châu*, tập III, số 6 (tháng 9 năm 1960) gồm nhiều bài đặc-sắc. Giá bán 20\$.

— *Đại-học* số 17, gồm nhiều bài khảo-luận có giá-trị về Thanh-niên xưa và nay. Giá bán 20\$.

B — TIN NGOÀI NUÓC

1. — THAM-DỰ HỘI-NGHỊ CỦA HIỆP-HỘI CÁC VIỆN ĐẠI-HỌC QUỐC-TẾ (MỸ-TÂY-CƠ)

Tới 1-9-1960, Ông Nguyễn-Quang-Trinh, Viện-Trưởng Viện Đại-Học Sài-gòn đã đáp máy bay đi Mỹ-Tây-Cơ để tham-dự Hội-ngoại ký-thú ba của Hiệp-hội các Viện Đại-học Quốc-tế.

Hội-Hội này, nhóm họp 5 năm một lần, khai-diễn từ 6 đến 12-9-60 và quy-tụ các đại-diện của trên 200 viện Đại-học hội-viên.

Hội-ngoại được tổ-chức tại Viện Đại-Học Mỹ-Tây-Cơ.

2. — THAM-DỰ KHÓA NGHIÊN-CỨU Ở HẠ-UY-DI DÀNH CHO CÁC NHÀ GIÁO-DỤC Á-CHÂU

Ông Phạm-Văn-Thuật, Chánh-Sự Vụ Sở Nghiên-cứu Sư-phạm được cử đi tham-dự khóa nghiên-cứu các chương-trình giáo-dục do bộ Ngoại-giao Hoa-Kỳ mở tại Đại-học viện Hạ-Uy-Di từ 1 đến 12-9-60.

Khóa này được mở cho những nhà giáo-dục ở các nước Á-Châu. Thời gian khóa-học là 3 tháng trong số đó có một tháng được dành cho những cuộc đi viêng thăm các trường học ở Hoa-Kỳ.

3.— MỘT VIÊN-CHỨC GIÁO-DỤC VIỆT-NAM ĐI QUAN-SÁT TẠI HOA-KỲ VÀ TRUNG-HOA DÂN-QUỐC

Một viên-chức tại Nha Tiêu-học-Vụ là ông Võ-Văn-Tinh, Chánh Sư-vụ, rời Sài-gòn hôm 12-9-1960 để đi quan-sát tại Hoa-Kỳ và Trung-Hoa Dân-Quốc trong 3 tháng.

Ông Võ-Văn-Tinh sẽ quan-sát về hệ-thống quản-trị các trường Tiêu-học tại hai nước này.

4.— MỘT NGƯỜI VIỆT-NAM ĐƯỢC BẦU LÀM THÔNG-ĐỘC KHU VỰC 330 CỦA PHÙ-LUÂN-HỘI QUỐC-TÈ

Lần đầu tiên một người Việt-Nam được bầu làm Thông-độc khu vực 330 (tức Đông-Nam-Á) của Phù-Luân-Hội Quốc-tè.

Đó là luật-sư Trương-Đinh-Dzu, cựu Chủ-tịch Phù-Luân-Hội Sài-gòn (niên khóa 1959-60) vừa được bầu chức nói trên thuộc niên-khoa 1961-62. Khu-vực này bao gồm 25 Phù-Luân-Hội, rải rác các nước Ai-Lao, Cambodge, Thái-Lan, Mã-Lai, Tân-Gia-Ba, Bắc Bornéo và Sarawak.

Thông-Độc khu vực là một chức-vụ lãnh-đạo của Phù-Luân-Hội, có quyền kiềm-soát trực tiếp các Phù-Luân-Hội dưới quyền.

5.— MỘT HỌA-SĨ VIỆT-NAM CHIỀM GIẢI NHẤT QUỐC-TÈ VỀ MÔN HỘI-HỌA TÌNH-VẬT

Hội-đồng Giám-khảo Giải thưởng Quốc-tè Hội-Họa lần thứ XI nhóm tại Deauville (Pháp) trong hai ngày 18 và 19-8-60 vừa quyết định trao giải nhất về khoa hội-họa tình-vật cho một họa-sĩ Việt-Nam. Đó là họa-sĩ Vinh Tự.

Chính họa-sĩ Tự đã chiếm giải này trong hai năm liên tiếp.

Tác-phẩm của họa-sĩ Vinh Tự đã được đặc-biệt chú ý trong số 1.000 họa-phẩm cùng loại do các họa-sĩ khác thuộc 27 quốc-gia gửi đến tham-dự. Đồng thời, các họa-phẩm của các họa-sĩ Filio Vila (Tây-ban-Nha), Tuszineki (Ba-Lan), và Marcel Depré (Pháp) cũng được tặng giải nhất quốc-tè về các môn khác.

Tác-phẩm của họa-sĩ Vinh Tự được trưng-bày cùng với các tác-phẩm trên từ 28-8 đến 9-9-60 tại một trong những phòng triển-lâm họa-phẩm danh tiếng nhất ở Deauville.

