

GIÁ BẢN TOÀN-QUỐC { 1 số (tư-nhân) 12\$
 { 1 số (công-sở) 24\$

GIẤY PHÉP XUẤT-BẢN
Nghị-dịnh số 332 Cab/Sg.
ngày 5-5-1952

In 2000 cuốn số 52
tại nhà in BÌNH-MINH
149, Đ. Yên-Đô — Saigon

VĂN-HÓA

NGUYỆT-SAN

CƠ-QUAN NGHIÊN-CỨU VÀ PHÔ-THÔNG

MỤC - LỤC TRÍCH - YẾU

- ★ Biều-nhát-lâm áp-dụng
cho lịch-sử Việt-Nam BÙI-QUANG-TUNG
- ★ Định-mệnh con người NGUYỄN-MẠNH-BẢO
- ★ Việt-Nam trên đường giải-phóng
(tiếp theo) BAO-LA cu-ST
- ★ Mây Đoàn-Thêm
- ★ Khảo-luận về Chính-phủ ngầm
(tiếp theo và hết) PHẠM-VĂN-DIỀU
- ★ Những ngày oanh-liệt của
quân-cảng Hương-giang TÔN-THẮT-CẨNH
- ★ Cờ-tiền Việt Hoa NGUYỄN TRIỆU
- ★ Lạc lối tràn-gian (Kịch-thơ) BÌNH-HÙNG
- ★ Phong-tục người Chàm BỐ-THUẬN
và NGUYỄN-KHẮC-NGŨ
- ★ Tiền-quân Nguyễn-Huỳnh-Đức HƯNG-VIỆT
- ★ Giáo-dục tráng-niên THIỆN-PHƯỚC dịch
- ★ Một thư-viện đẹp nhất thế-giới VÕ-LANG dịch

và CÁC MỤC THƯỜNG-XUYÊN

Xem mục-lục đầy-dủ nơi trong trong

BỘ QUỐC-GIA GIÁO-DỤC

LOẠI MỚI — SỐ 53 THÁNG 8 NĂM 1960

VĂN-HÓA

NGUYỆT-SAN

CƠ-QUAN NGHIÊN-CỨU VÀ PHÒ-THÔNG

LOẠI MỚI – SỐ 53 THÁNG 8 NĂM 1960

MỤC-LỤC

I — VĂN-HÓA VIỆT-NAM

Số trang :

— Biểu nhất-lâm áp-dụng cho lịch-sử Việt-Nam.	BÙI-QUANG-TUNG	859
— Định-mệnh con người	NGUYỄN-MẠNH-BẢO	909
— Việt-Nam trên đường giải-phóng (<i>tiếp theo</i>)	BAO-LA CƯ-SĨ	914
— Mây	ĐOÀN-THÊM	936
— Khảo-luận về Chinh-phụ ngâm (<i>tiếp theo và hết</i>).	PHẠM VĂN DIÊU	939
— Những ngày oanh-liệt của quân-cảng Hương-giang.	TÔN-THẤT-CẨNH	956
— Cờ-tiền Việt-Hoa	NGUYỄN TRIỆU	962
— Tiền-quân Nguyễn-Huỳnh-Đức	HƯNG-VIỆT	971
— Tại sao người Chàm Bà-ni kiêng thịt heo và thịt nhông ?	BỐ-THUẬN và NGUYỄN-KHẮC-NGŨ	987

— Lạc lối tràn-gian (tiếp theo)	ĐINH-HÙNG	992
— Thi-ca : Bến sông đêm ngời câu	Á-NAM	999
— Đọc quyền « Đất Việt trời Nam »	Á-NAM	1000
— Cảnh-tưởng khi nằm bệnh-viện	THANH-SƠN	1000
— Vũ-trụ và nhân-sinh	NGUYỄN-THỌ-DỤC	1001
— Mỵ-Châu Trọng-Thủy (tiếp theo và hết)	BÀ HỒNG-THIỀN	1002
— Quai (thơ Việt và bản dịch Anh-văn)	VŨ-ĐỨC-TRỊNH	1004
— Đọc cuốn « Việt-Nam gầm vóc cảm đẽ »	HOÀI-QUANG	1006
— Mưa	TRIỀU-ÀN	1007

II — VĂN-HÓA THẾ-GIỚI

— Các mục-tiêu và cách tổ-chức

Giáo-dục tráng-niên	THIỆN-PHUỐC <i>dịch</i>	1008
Một thư-viện đẹp nhất thế-giới	VÕ-LANG <i>dịch</i>	1015
Văn-hào Jack London (tiếp theo)	THANH-TÂM	1020

III — TIN-TỨC VĂN-HÓA

Tin trong nước	1024
Tin ngoài nước	1029

TRANH ẢNH TRONG SÔ NÀY

Họa-phẩm xưa nhất về dân-tộc Đại-Việt : Hiếu-Ức-quốc (1078).	
Đền thờ Võ Quốc-Công (Võ-Tánh) tại Gò-Công.	



VĂN-HÓA

NGUYỆT-SAN

CƠ-QUAN NGHIÊN-CỨU VÀ PHÒ-THÔNG

LOẠI MỚI – SỐ 54 THÁNG 9 NĂM 1960

MỤC-LỤC

I — VĂN-HÓA VIỆT-NAM

	Số trang :
— Văn-té « Thập loại chúng-sinh » của Nguyễn-Du	PHẠM-VĂN-DIỀU 1033
— Dương-Khuê	DƯƠNG-THIỆU-CƯƠNG 1048
— Tao-đàn nhị-thập-bát tú	TÂN-VIỆT-ĐIỀU 1056
— Định-mệnh con người (tiếp theo).	NGUYỄN-MẠNH-BẢO 1061
— Việt-Nam trên đường giải-phóng (tiếp theo và hết)	BAO-LA cù-sĩ 1068
— Gió	ĐOÀN-THÊM 1083
— Phù-Nam về phương-diện địa-lý	NGUYỄN-KHẮC-NGŨ 1086
— Thủ so sánh « Chính-phụ ngâm » với « Đoạn-trường Tân-thanh ».	NGUYỄN-KHOA 1093
— Người lạ Thất-Sơn : ông Hai Lãnh	NGUYỄN-VĂN HẦU 1099
— Lạc-Vương hay Hùng-Vương (tiếp theo)	PHẠM-HOÀN-MĨ 1104
— Thi-ca : Thu-tú.	ĐẠM-NGUYỄN 1109
— Nỗi vợ chồng Ngâu	ĐÔNG-MINH 1110

— Qua Vũng-Tàu	PHẠM-XUÂN-ĐỘ 1112
— Đứng trên cầu cảm-tác.	BÀ HỒNG-THIỀN 1112
— Vũ-trụ và nhân-sinh (thơ họa)	H. QUANG 1113
— Võng (Thơ Việt và bản dịch Anh-văn)	VŨ-ĐỨC-TRỊNH 1114
— Giai-nhân và Thi-nhân	ĐÔNG-XUYÊN 1116

II — VĂN-HÓA THẾ-GIỚI

— Khương Công-phụ	BỬU CẨM 1117
— Hiền-tríết Hy-Lạp (tiếp theo) : Démocrite và Socrate	LÊ-CHÍ-THIỆP 1124
— Thế nào là học-thuyết chư-tử ? (tiếp theo)	TRẦN-BÌNH-KHÁI 1131
— Văn-hào Jack London (tiếp theo và hết)	THANH-TÂM 1142
— Các mối liên-quan giữa mục-tiêu và phương-pháp đối với xã-hội.	THIỆN-PHƯỚC dịch 1151
— Các loại xe bay	VÕ-LANG dịch 1159
— Kinh-đô thế-giới (tiếp theo và hết).	PHẠM-VĂN-QUANG 1166
— Ngành Đại-học Nhật-Bản (t. theo)	ĐOÀN-VĂN-AN dịch 1172
— Tìm hiểu văn-chương Anh-cát-Lợi (tiếp theo)	L.M. TRẦN-PHÚC-VY 1185

III — TIN-TỨC VĂN-HÓA

— Tin trong nước	1188
— Tin ngoài nước	1193

TRANH ẢNH TRONG SỐ NÀY

— Đàm Hai (ở Đà-Nẵng)	
— Một trang sứ về nước Champa.	
— Trang đầu bộ « Đại-Việt sử-ký ngoại-ký toàn-thư » (của Ngô-sĩ-Liên)	
— Một trang của bộ « Khâm-Định Việt-sử Thông-giám cương-mục »	

ĐÍNH-CHÍNH SAI LÂM VÀ THIỀU SỐT

Trong bài Biều Nhất Lâm áp-dụng cho Lịch-sử Việt-Nam
đã đăng trong số 53 tháng 8 năm 1960

TIN BUỒN

Được tin Cụ **NGUYỄN-VĂN-TIỆP** lịnh-nghiêm ô. Nguyễn-văn-Đang, nguyên Đồng-Lý Văn-Phòng Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục, tạ-thế tại Hà-Nội ngày 27 tháng 6 nhuận âm-lịch (19-8-1960), hưởng thọ 88 tuổi.

Nha Văn-Hóa và Tòa-soạn Văn-Hóa-Nguyệt-San xin trân-trọng chia buồn cùng ô. Đang với tang-quyền, và chân-thành cầu-chúc linh-hồn **NGUYỄN TIỀN-SINH** được phiêu-diêu miền Cực-lạc.

Trang	Cột	Giòng	Chữ in sai	Xin đọc là
860		2	triệu-dại	triệu-dại
861		24	các vua Trung, Việt	các vua Trung-Việt
862		2	giữa thế kỷ-thứ	giữa thế-kỷ thứ...
863	1	4	Bảo-dai 大 保	... 保 大
"	2	2	257-209 tr K.N. (kỷ nguyên)	257-209 tr C.N (công nguyên)
"	3	1	Đời Thục	Nhà Thục
"	"	3	Nguyễn-quang-Toàn	... 阮 光 健
"	5	6	còn thiếu 2 niên-hiệu	(thêm : Thiên phù duệ vĩ " : Thiên phù khánh thọ
864	1	15	Thiệu sô (2)	thêm sô (2) vào sau Diên Thành
864	3	2	Mạc-phúc-Nguyễn 英...	...英...
"	4	7	1786-1780	1786-1788
"	4	14	1556-1575	1556-1573
"	4	15	Mạc-Hậu-Hợp	Mạc-mẫu-Hợp
"	5	23	Sùng-Khanh	Sùng Khang
865	3	1	Nguyễn-vinh-San	Nguyễn...
866	1	7	Hưng-Khánh (2)	Hưng-Khánh
"	1	15	Kiên-Trung	Kiên trung
"	2 4	12	258 sau C.N.	258 tr C.N.
"	3	6	陳 帝 頴	陳帝頌
"	3	11	Đời Hồng-Bàng	Họ Hồng Bàng
"	3	7	陳 簡 定 帝	陳簡定帝
"	4	26	2559 tr C.N. - 258 sau C.N.	2879 tr C.N. - 258 tr C.N.
"	5	4	Sùng khanh	Sùng khang
"	"	6	Đoan thái	Đoan thái
"	"	8	(in sai giòng)	Thiên-Hưu { cùng thuộc vào
"	"	10	(in sai giòng)	Chính-trị { Lê-anh-Tôn
"	"	11	Hưng-Khánh	Lê-t-Dực - 1509-1516 —
"	"	18	Đoan thái	không có
"	"	25	(in sai giòng)	Đoan thái
867	3	21	Đời Hậu Lý 後	Nguyễn phong thuộc Trần-Thái-Tôn
				Nhà tiền Lý 前

Trang	Cột	Giòng	Chữ in sot	Xin đọc à:
867	5	1	Thiện thành	Thiệu thành
"	"	12		thêm : không có
868	3	5	Đời Ngô	Nhà Ngô
"	5	6,7,8		thêm : không có
869	1	6	太 德	泰 德
"	2,4	5	1778-1795	1778-1793
"	4	2	1562-1582	1562-1592
"	5	7	Biên thành	Điền thành
870	1	13	thiều sô thứ tự	thêm số (3) sau Thiên gia bảo hựu
"	1	16	-nt-	thêm số (1) sau Thiên Hựu
"	3	12	Lý nhân tôn	Lý-nhân-tôn
"	4	10	1557	1556-1573
"	5	1	Hoàng Duy	Hoàng định
871	1	4	thiều sô thứ tự	thêm số (2)sau Thiên tư gia thụy
"	1	8	Thiên Ung...	Thiên Ứng ..
"	2	10	1250-1273	1258-1273
"	5	20	Chính long bào ưng	Chinh-long bào ưng
872	5	1	Thiên cảm thánh vo	Thiên cảm thánh vồ
873	5	2	Quảng bảo	Quang bảo
874	1		(110 tr.C.N. tới 930 s.C.N.)	(110 tr.C.N. tới 939 s.C.N.)
"	1		Đời nhà Hán (Tiền...)	Nhà tiền Hán hay Tây Hán
"	1	1	Võ đế	Võ đế
875	1	11	Đời hậu Hán hay...	Nhà hậu Hán..
"	3	3	Kiến chiêu	Kiến chiêu
"	3	18	Thiện phượng	Thiên phượng
877	4	11	Giả-mạnh-Kiên	Giả-mạnh-Kiên
"	15		được sử làm thứ-sử	được cử làm...
878	3	5	...蜀 漢 紀	...蜀 漢 紀
879	1	2	Thiều đế	Thiều đế
"	4	4	Lữ Đại	Lữ Đại
"	"	10	nội giày mà đánh	nội giày và .
880	1	4	Võ đế	Võ đế
885	4	4	(448)	(488)
886	2	12	53...	535..
887	1	1	Giản văn đè	Giản...
891	3	3	Vinh thuận	Vinh thuận
897	3	5	Hoàng tò	Hoàng tò
"	6	11	Hoàng định	Hoàng định
900	2	12	Hiếu quận công	Hiếu...
"	6	7	còn thiều i nién hiệu	thêm : Đức nguyễn



BIỂU NHẤT LÂM

ÁP-DỤNG CHO LỊCH-SỬ VIỆT-NAM *

Bùi-Quang-Tung-

Viễn-Đông Bác-Cô Học-viện

LỜI NÓI DÀU

Những nhà học-giả, khảo cứu về lịch-sử văn-hóa Trung-Hoa, đều có sẵn sàng ở bên tay nhiều sách liệt kê niên-biều các triều-dai Trung-Quốc, cùng các bảng đối chiếu những ngày tháng âm lịch ra dương lịch, hoặc dương lịch ra âm lịch. Nhưng những vị nào muốn khảo xét về lịch-sử Việt-Nam, thời không được hưởng những sự tiện lợi sẵn sàng ấy, vì lẽ rằng, cho tới ngày nay mới có rất ít tài-liệu khảo xét về văn-dê đó được in ra thành sách.

Cuốn đầu tiên có lẽ là cuốn «Lịch biên Việt-Nam sử-ký lịch triều viễn kỷ» của ông Georges Maspéro, in trong Thông-Báo (通報) số 5 (1894) trang 43-62.

* – Bản chính của tác-phẩm này soạn bằng chữ Pháp và sẽ được đăng trong Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient xuất-bản tại Paris. Vì muốn hiển cho các vị hiếu học Việt-Nam tài-liệu để khảo cứu về lịch-sử nước nhà, nên bạn Trần-Khai-Vân đã tinh thần dịch và phiên âm ra Việt ngữ để phổ-thông trong các giới.

Cuốn sách mà được nhiều người biết đến nhất là « Tableau chronologique des dynasties annamites » (Biều niên-dai các triều-dai Việt-Nam) do linh-mục L. Cadière soạn, và được in trong Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient (học-báo của Viện-Đông Bác-Cồ Học-ViỆn), quyển số V, 1905, trang 77-145. Niên-biều ấy hơi sơ-lược vì chỉ kè ra những triều-dai, xưng danh các vị quốc-vương, kèm theo những niên-hiệu, miếu hiệu, những tên húy hay thụy-hiệu, cùng là cho ta biết thêm những khoảng thời gian trị vì của mỗi triều hoặc mỗi vua đổi chiếu ra năm dương-lịch Tuy rằng hai cuốn kè trên có giản-dị đôi chút, nhưng chúng cũng đã giúp đỡ một cách rất hiệu-quả những nhà học-cử Việt-Nam trong gần 50 năm trời nay.

Cuốn thứ ba đáng kề tới, là tác-phẩm của ông Nguyễn-bá-Trác (阮伯卓), nhan đề là « Hoàng-Việt Giáp-tý niên-biều 皇越甲子年表 » gồm có hai quyển, hoàn toàn viết bằng chữ nhõ, đề cho các bậc nho-giả sử dụng. Sách này do Học-Bộ ở Huế ấn hành năm 1926 và không được phổ biến sâu rộng mấy.

Cuốn thứ tư, nhan đề « Concordance des calendriers lunaire et solaire avec une liste chronologique des Rois d'Annam » (Biều đổi chiếu lịch tết và lịch ta cùng với niên-biều các vua nước Việt) do hai ông G. Cordier và Lê-đức-Hoạt biên tập, và in ra năm 1935, bằng hai thứ tiếng Pháp và Việt. Sách này được truyền bá sâu rộng hơn cuốn kè trên.

Để bô túc bốn cuốn sách căn-bản đó, chúng tôi cảm thấy cần phải xuất-bản « biều Niên-Hiệu » của các vị quốc-vương Việt-Nam. Thật vậy, ai ai cũng rõ « Niên-hiệu » là rất quan trọng đối với những dân-tộc chịu ảnh hưởng nền văn-hóa Trung-Hoa: mỗi một vị vua lên ngôi là một kỷ-niệm mới đáng ghi nhớ. Ngày lên ngôi dùng làm căn-bản để ghi chép tất cả các sự việc đã xảy ra trong triều-dai đó. Cách sử dụng các « Niên-hiệu » đã phát khởi từ đời nhà Hán và còn tồn tại cho tới nay. (1)

(1) Tính-chất quan trọng và cách sử dụng Niên-hiệu đã được miêu-tả bên chép rõ ràng trong lời nói đầu của cuốn tài-liệu rất có giá-trị của linh-mục Mathias Chang, nhan-đề là «*Synchronismes chinois—chronologie complète et concordance avec l'ère chrétienne de toutes les dates concernant l'histoire de l'Extrême-Orient*» (2.357 av. J. C. - 1904 ap. J. C.) Shanghai - Imp. de la Mission Catholique 1905, trang 1 đến XIV.

Người Việt, tuy hướng nền văn-hóa Trung-Quốc, nên cũng tiếp dùng phương-pháp ghi chép lịch-sử đó, nhưng muộn hơn nhiều. Niên-hiệu đầu tiên được dùng ở Việt-Nam là Thiên-Đức 天德 (544-549) của ông Lý-Bôn 李貢. Khi ông này mất, con ông là Lý-Quang-Phục (李光復) lên nối ngôi nhưng không đặt niên-hiệu; cháu Lý-Bôn là Lý Phật-Tử 李佛子, trị vì từ 571 tới 602, cũng không dùng niên-hiệu. Mãi tới năm 970 thì ông Đinh-bô-Linh 丁部領 (biệt danh Đinh-tiên-Hoàng 丁先皇), sau khi đã phế bỏ niên-hiệu Trung-Hoa, mới đặt định ra thể thức áp dụng niên-hiệu ở Việt-Nam. Triều-dai của ông được đặt dưới niên-hiệu « Thái-Bình » (970-981); và cũng từ năm ấy trở đi, các nhà vua ai ai cũng chọn niên-hiệu và dùng cho triều-dai mình.

Lịch-sử Việt-Nam chẳng phải khởi thủy từ đời Tiền Lý, và lại càng không phải từ đời nhà Đinh; nguồn gốc của nó còn trở ngược lên xa hơn nữa. Vì lẽ ấy mà chúng tôi cũng liệt kê cả những triều-dai trước tuy rằng các vua của triều-dai ấy chưa có niên-hiệu. Các niên-hiệu được phiên âm ra quoc-ngữ và được sắp đặt thứ tự theo tự-mẫu (a, b, c...). Ngoài ra, muốn tránh những sự lầm-lẫn, chúng tôi tuy cũng ghi vào cột đầu danh-hiệu của các vị vua chúa không niên-hiệu ấy, theo tên họ mà đã được lịch-sử phổ biến, nhưng dưới cái danh-hiệu ấy, chúng tôi cho gạch một gạch đê phân biệt danh hiệu ấy ra cho khỏi lẫn với niên-hiệu (thí-dụ như Hùng-vương), và ở cột thứ ba, dành riêng cho những « miếu-hiệu », chúng tôi cho ghi tên triều-hiệu tương đối và cũng gạch dưới đê phân biệt (thí-dụ Đời Hồng-Bàng). Cái biệt-lệ này được đặc biệt áp-dụng cho các vị vua chúa đời Hùng-Vương, An-dương-Vương và các vua Trung, Việt thuộc đời nhà Triệu.

Ngoài ra, các quốc-vương thường hay thay đổi niên-hiệu trong thời-gian trị-vì của mình; vì thế nếu cần, chúng tôi sẽ chú thêm sau mỗi Niên-hiệu một con số thứ-tự để nêu rõ ra cái niên-hiệu ấy là niên-hiệu thứ mấy trong đời vua đang nói đến.

Nước Việt-Nam đã trải qua một thời-kỳ dài bị Trung-Hoa đô-hỗ, chúng tôi lập thêm một biều nữa (biều thứ 2) chỉ rõ, theo thứ tự thời-gian những triều-dai vua chúa Trung-Hoa đã cai trị xứ ta.

Trong thời kỳ cận đại, nước Việt-Nam còn trải qua một thời-gian Nam-Bắc phân-tranh, vào khoảng giữa thế kỷ-thứ XVI cho tới cuối thế-kỷ thứ XVIII. Và thời-kỳ ấy có đặc-tính là sự xuất-hiện của hai phiên-chúa, chúa Trịnh ngoài Bắc, chúa Nguyễn trong Nam, cả hai họ đều tuyên bố tôn phu nhà Lê, giòng vua chính thống, nhưng thực ra thì mỗi họ thống trị một nửa giang-sơn đất Việt, lấy sông Gianh phân chia địa- giới. Đối với thời-đại lịch-sử riêng biệt ấy, chúng tôi thấy cần phải làm một liệt-biều cho các phiên-chúa họ Trịnh (bảng số 3) và một biều cho các phiên-chúa họ Nguyễn (bảng số 4) để nêu rõ sự kế-truyền của hai họ ấy.

Sau hết, để các độc-giả được dễ dàng trong việc đối chiếu âm lich ra dương lich, chúng tôi cho in kèm theo một bản đối chiếu đơn giản, kể khai những năm âm lich và dương lich tương đối kè từ năm 939, là năm mà nước Việt Nam đã thâu hồi được chủ-quyền đối với Trung-Quốc, cho tới năm 2.010 (bảng thứ 5).

Ngoài những cuốn sách cẩn-bản kè trên, chúng tôi còn tham-khoa thêm những tài-liệu Việt-nam sau đây để tạo thành những biều niên-hiệu này :

- 1.— *Khâm-dịnh Việt-Sử thông-giám cương mục* 欽定 越史通鑑 鋼目
- 2.— *Đại-Việt Sử-ký toàn-thor* 大越史記全書
- 3.— *Đại-Nam thật lục tiền biên* 大南實錄前編
- 4.— *Lịch Triều hiến chương loại chí* 歷朝憲章類誌
- 5.— *Việt-Nam sử-lược của Trần-Trọng-Kim*.

Và chúng tôi dựa theo cuốn «Synchronisme chinois» (Niên-dại Trung Hoa) của linh-mục Mathias Chang để tính những năm dương lich đối chiếu với âm lich-trước kỷ-nguyên; còn những năm sau kỷ-nguyên thì được dựa theo cuốn «A sino-western calendar for two thousands years 1-2000 A. D. (Lịch Trung-tây đối chiếu từ năm 1 tới năm 2000) do ông Tiết-Trọng-Tam và Âu-Dương-Di hợp biên (薛仲三, 歐陽頤合編).

BIỂU I — CÁC « NIÊN-HIỆU » CỦA CÁC VỊ QUỐC-VƯƠNG VIỆT-NAM
(xếp theo thời tự tu-mẫu)

Niên-hiệu	Thời-kỳ dựng áp-dụng	Miếu-hiệu 廟號 (1)	Thời-kỳ trị vì	Các Niên-hiệu khác
An Dương Vương 安陽王	257-209 tr. K.N.	Đời Thục 爰 氏	257-208 tr. K.N. 1072-1127	Không có Thái-Ninh Quang-Hựu Hội Phong Long Phủ Hội Tường Đại Khanh
Anh Vũ Chiêu Tháng (2e) 英武昭月	1076-1085	Lý-Nhân-Tôn 季仁宗		
Bảo-Dai 大 僕	1925-1945	Nguyễn Vinh Thủy (H) 先 永	1925-1945	
Bảo-Hưng (2e) 寶 星	1793-1801	Nguyễn Quang Toản (H) 先 光	1792-1802	Không có Cánh-Thịnh
Bảo Phú (2) 寶 富	1273-1278	Trần Thành Tôn 陳 廢 宗	1258-1278	Thiệu Long
Bảo Thái (2) 寶 泰	1720-1728	Lê dư Tôn 黎 榮 宗	1705-1729	Vĩnh-Thịnh
Càn Phù Hữu Đạo (3) 𡇂 衍 道	1039-1042	Lý Thái Tôn 李 太 宗	1028-1054	Thiên Thành Thiên Đạo Minh Đạo

(1) Một số vua chúa, nhất là những vị bị truất-phế, không có miếu-hiệu. Gấp nhường trường hợp ấy, chúng tôi ghi vào cột ba tên riêng (tên danh 諱, 號) của các vị ấy để thay thế vào miếu-hiệu và muộn dè khỏi làm lắn chung tới chủ thêm chửi (H) sau những tên cá-nhân ấy.

(2) Những danh hiệu có gạch ở dưới, xin xem lời giải trong «lời nói đầu».

Cánh-Hưng 景興
Cánh-Lịch (2) 景歷
Cánh-Thịnh (1) 景統
Cánh-Thông 景統
Cánh-Thụy (2) 景璽

1740-1786 Lê Hiển Tôn 參顯宗 光福源
1548-1554 Mạc Phúc Nguyễn (H) 祐福源
1793-1862 Nguyễn Quang Toản 光耀
1498-1504 Lê Hiển Tôn 參憲宗
1008-1009 Lê Long Đinh 參龍庭
hoặc Lê Ngọa Triệu 參臥朝
” Lê Khai Minh Võng 參閉明王
Lê Huyền Tôn 參憲帝
Lê Mẫn Đề 參憲帝
(x793 là năm
ông ta chết
tai)
Bắc-Kinh
1680-1705 Lê Hi Tôn 參熙宗
1163-1174 Lý Anh Tôn 孝英宗
1558-1572 Lê Anh Tôn 參英宗
1059-1066 Lý Thánh Tôn 孝聖宗
Diên Ninh (2) 延寧
Diên Thành 延成

Duy Tân 新
Đương Đức (1) 慶
Đương Hòa (3) 慶
Đại Bảo (2) 大寶
Đại Chính 大政
Đại Định (2) 大定
Đại Khanh (1) 大慶
Đại Tri (2) 大治
Đoan Khanh 端慶
Đoan Thái (4) 端泰

1454-1459 Lê Nhân Tôn 參仁英宗
1578-1585 Mạc Hậu Hợp (H) 宣治

1907-1916 Nguyễn Vinh San (H) 光永
1672-1674 Lê Gia Tôn 參嘉宗
1635-1643 Lê Thần Tôn 參神宗
1440-1442 Lê Thái Tôn 參太宗
1530-1540 Mac Đăng Doanh (H) 真茂
1140-1163 Lý Anh Tôn 孝英宗
Trần Minh Tôn 陳明宗
Trần Dụ Tôn 陳裕宗
Lê Uy Mục 參穆
Mac Mậu Hợp (H) 真茂
1314-1324
1358-1369
1505-1509
1586-1588

1885-1889 Nguyễn Cảnh Tôn 光景宗
1629-1635 Lê Thần Tôn 參神宗
(Thời kỳ thứ nhất)
1674-1675 Lê Gia Tôn 參嘉宗
1802-1819 Nguyễn thế Tổ 光世祖
1573-1578 Lê Thế Tôn 參世宗
1895 Nguyễn Ứng Lịch (H) 光應
1883 Nguyễn Hồng Dật (H) 光佚
1600-1619 Lê Kinh Tôn 參敬宗
1092-1101 Lý Nhân Tôn 孝仁宗

1740-1786 không có
1546-1561 Vĩnh Định
Quang Bảo
Bảo Hưng
không có
Üng Thiên
1792-1802
1497-1504
1005-1009 Lê Long Đinh 參龍庭
hoặc Lê Ngọa Triệu 參臥朝
” Lê Khai Minh Võng 參閉明王
Lê Huyền Tôn 參憲帝
Lê Mẫn Đề 參憲帝
(x793 là năm
ông ta chết
tai)
Bắc - Kinh
1675-1705
1138-1175
Thiệu Minh
Đại Định
Thiên Cầm Chi Bảo
Thiên Hựu
Hồng Phúc
Long Thúy Thái Bình
Long Chương Thiên
Tự
Thiên Huong Bảo
Truong Phuc
Thân Vô

Thái Hòa
Thuần Phúc
Sung Khanh
Đoan Thái
Hưng Tri
Hồng Ninh

Chinh Long Bảo Ứng

Thiên Cầm Chi Bảo

Khai Thái

Thiệu Phong

không có

Thuần Phúc

Sung Khanh

Điền Thành

Hưng Tri

Hồng Ninh

không có

Vinh Tộ

Dương Hòa

Dương Đức

không có

Quang Hưng

không có

không có

Thân Đức

Thái Ninh

Anh Võ Chiêu Thủ

Quảng Hựu

Long Phù

Hội Tường Đại Khánh

Thiên Phú Due Võ

Thiên Phú Khanh Thủ

Hội Trường Đại Khanh (6) 會 大 慶 Hồng Phúc (3) 福 Hồng Thuận (2) 順 Hồng Khanh (2) 滔 Hồng Ninh (6) 淳	1110-1120 1470-1497 1591-1592	Lý Nhân Tôn 孝仁宗 Lê Thánh Tôn 孝聖宗 Mạc Mậu Hợp (H) 真茂治	như trên
Hồng Phúc (3) 福 Hồng Thuận (2) 順 Hồng Khanh (2) 滔 Hồng Long 壽 Hồng Thông (2) 滔 Hồng Tri (5) 茂治	1572-1573 1509-1516 1407-1409 1298-1314 989-994 1588-1591	Lê Anh Tôn 孝安宗 Lê Tương Dực 孝顯宗 Trần Đề 孝陳帝 Trần Gian Định Đế 孝陳英宗 Trần Anh Tôn 孝陳大行 Lê Đại Hành 孝太行	1556-1573 1509-1516 1407-1409 1293-1314 980-1005 1562-1592
Hồng Vương 桂王	2879 tr C.N. 258 sau C.N.	<u>Đời Hồng Bang</u> 鴻龐氏	2879 tr.C.N. 258 sau C.N.
Kiền Gia 建嘉 Kiền Phúc 建福 Kiền Tân 建新 Kiền Trung (1) 建中 Kinh Dương Vương	1211-1224 1383-1884 1398-1400 1225-1232 288 sau C.N.	Lý Huệ Tôn 孝惠宗 Nguyễn Giản Tôn 孝簡宗 hoặc Ung Đăng 孝登 Trần Thiệu Đế 孝少帝 Trần Thái Tôn 孝陳太宗	1210-1224 không có không có không có không có
Khai Đại (2) 開大 Khai Hữu 開祐 Khai Thái (2) 開泰 Khai Định 啟定 Khai Đức (1) 慶德	1403-1407 1329-1341 1324-1329 1916-1926 1649-1653	Hồ Hán Thương (H) 胡漢宗 Trần Hiền Tôn 離憲宗 Trần Minh Tôn 離明宗 Nguyễn Hoàng Tôn 離弘宗 hoặc Bùi Đào 離道 Lê Thân Tôn 孝神宗	1400-1407 1329-1341 1314-1329 1916-1926 1649-1662
Long Chuong Thiên Tự 龍章天嗣	(3) 1066-1068	Lý Thanh Tôn 孝聖宗	1054-1072
Long Đức 龍德 Long Khanh 慶 Long Phu (5) 龍符	1732-1735 1372-1377 1101-1110	Lê Thuần Tôn 純審宗 Trần Diệu Tôn 純孝宗 Lý Nhân Tôn 純仁宗	1732-1735 1372-1377 1072-1127
Long Thụy Thái Bình (1) 龍禧太平	1054-1059	Lý Thanh Tôn 孝聖宗	1054-1072
Lý Phát Tài 孝悌子	571-602	<u>Đời Hậu Lý</u> 後李氏	

Minh Đức 明德
Minh Mang 明命
Nguyễn Hòa 元和
Nguyễn Phong (3) 元和

Ngô Nam Tân 吴南晉
Ngô Thiên Sách 吴天冊
Ngô Võng Quyền 吴武權

— 868 —
Quang-Hung (2) 光興
Quang Thai 光泰
Quang Thiieu 光綏
Quang Thuân (1) 光順
Quang Trung 光中
Quảng Hòa 廣和
Quảng Hựu (3) 廣祐

1527-1529	Mạc Đăng Dung (H) 范登庸	1527-1529	Thiên Thành Thông Thủy Càn Phù Hữu Đào
1829-1848	Nguyễn Tiên Tôn 殿尊	1820-1840	Thiên Cầm Thành Vô
3533-3548	Lê Trang Tôn 端莊宗	1533-1548	Sùng Hưng Đại Bảo
1251-1258	Trần Thái Tôn 太宗	1225-1238	không có
			không có
			không có
			Kiên Trung
			Thiên Ưng Chính
			Binh

— nt —	Đời Ngô 吴氏	951-965	Thiên Thành
— nt —		951-954	Thông Thủy
— nt —		939-944	Càn Phù Hữu Đào
— nt —		1643-1649	Thiên Cầm Thành Vô
— nt —		1546-1561	Sùng Hưng Đại Bảo

1643-1649	Lê Chân Tôn 真宗	1573-1599	không có
1554-1561	Mạc Phúc Nguyên (H) 范福源	1546-1561	Vinh Định
	Lê Thế Tôn 異世宗	1388-1398	Cánh Lịch
	Trần Thuân Tôn 陳順宗	1516-1526	Gia Thái
	Lê Chiêu Tôn 叢昭宗	1460-1497	không có
	Lê Thành Tôn 異肅宗	1788-1792	Hồng Đức
	Nguyễn Huệ (H) 沢惠	1540-1546	không có
	Mạc Phúc Hải (H) 范福海	1072-1127	không có
	Lý Nhân Tôn 孝仁		Thái Ninh
			Anh Võ Chiêu Tháng
			Hội Phong
			Long Phủ
			Hội Tường Đại
			Khánh
			Thiên Phú Duệ Vô
			Thiên Phú Khanh Thọ

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

<tr

Thiên Đức (1) 傳 億 Thiên Cát Chi Bảo (4) 天 感 至 寶	1600 1174-1175	Lê Kinh Tôn 孝 挑 奉 宗 Lý Anh Tôn 孝 福 福	1599-1619 1138-1175
Thiên Cát Thánh Võ (5) 天 感 武	1044-1049	Lý Thái Tôn 李 太 宗	1028-1054
Thiên Hưởng Bảo Tường (4) 1068-1069 天 耳 寶 舟		Lý Thánh Tôn 李 圣 宗	1054-1072

— 870 —

Thiên Chuong Bảo Tự 天 彩 寶 善	(2) 1133-1138	Lý Thần Tôn 李 神 宗	1127-1138
Thiên Chuong Hữu Đạo 天 彩 有 道	1224-1225	Lý Chiêu Hoàng 李 昭 皇	1224-1225
Thiên Đức 天 德	544-548	Lý Nam Việt Đế 李 南 越 帝	544-548
Thiên Gia Bảo Hưu 天 善 寶 福	1202-1205	hoặc Lý Bôn (H) 李 勇	1175-1210
Thiên Hưng 天 舜	1459-1460	Lý Cao Tôn 李 高 宗	1459-1460
Thiên Hựu 天 福	1557	Lê Nghi Dân (H) 黎 宜 民	1557
Thiên Phù Duệ Võ (7) 天 符 違 武	1120-1127	Lê Anh Tôn 李 共 宗	1072-1127
		Lý Nhàn Tôn 李 仁 宗	

Hoàng Đế Thiệu Minh Đại Định Chinh Long Bảo Ưng Thiên Thành Thông Thuy Càn Phù Hữu Đạo Minh Đạo	1599-1619 1138-1175
Sinh Hưng Đại Bảo Long Thuy Thái Bình Chuong Thành Gia Khanh Khanh	
Long Chuong Thiên Thần Võ Tự Thiên Thuận	
Trinh Phù Thien Tu Gia Thuy Tri Bình Long Ưng	
không có	
không có	
Trinh Phù Thien Tu Gia Thuy Tri Bình Long Ưng	
Chinh Tri Hong Phuc	
Hai Phong	
Thiên Phù Khanh Tho	

Thiên Phù Khanh Tho (8) 1127

Thiên Phù Khanh Tho (8) 1127	— nt —	— như trên —
Thiên Phù Khanh Tho (8) 1127	— nt —	— như trên —
Thiên Tự Gia Thuy 天 善 寶 福	980-989	Lê Đại Hành 象 大 行
Thiên Tự Gia Thuy 天 善 寶 福	1186-1202	Lý Cao Tôn 李 高 宗
Thiên Thành (1) 天 成	1028-1034	Lý Thái Tôn 李 太 宗
Thiên Thuần (1) 天 纯	1128-1133	Lý Thần Tôn 李 隆 神 宗
Thiên Ung Chính Bình (2) 天 慾 平	1232-1251	Trần Thái Tôn
Thiên Bảo 紹 寶 平	1279-1285	Trần Nhân Tôn 隆 仁 宗
Thiên Khánh 紹 寶 平	1434-1440	Lê Thái Tôn 隆 太 基 宗
Thiên Long (1) 紹 隆	1370-1372	Trần Nghé Tôn 隆 基 宗
Thiên Minh (1) 紹 明	1250-1273	Trần Thành Tôn 隆 廉 宗
	1138-1140	Lý Anh Tôn 李 善 宗
Thiên Phong (1) 紹 豐	1341-1358	Trần Dụ Tôn 隆 裕 宗
Thiên Thành (1) 紹 成	1401-1403	Hồ Hán Hương (H) 胡 漢 善
Thiên Trí 紹 治	1841-1847	Nguyễn Hiến Tô 治 善
Thịnh Đức (2) 治 德	1653-1658	Lê Thành Tôn 隆 神 宗 (thời kỳ thứ hai)
Thống Thụy (2) 通 翳	1034-1039	Lý Thái Tôn 李 太 宗

— 871 —

Đại Tri Khai-Dại không có	1341-1369
Không có	1400-1407
Không có	1841-1847
Không có	1649-1662
Vịnh Tho	
Vạn Khanh	
Thiên Thành Càn Phù Hữu Đạo	
Minh Đạo	

Thông Nguyên 統 元	1522-1527	Lê Hoàng Đế Thung 素 皇 弟 師 hoặc Cung Vương 素 王 師 治	1522-1527
Thuần Phúc (1) 淳 福	1562-1566	Mạc Mẫu Hợp (H) 莫 治	1562-1592
Thuận Bình 順 平 天	1549-1556	Lê Trung Tôn 素 中 宗	1548-1556
Thuận Thiên 順 天	1010-1028	Lý Thái Tổ 素 太 祖	1009-1028
Thuận Thiên 順 天	1428-1433	Lý Thái Tổ 素 太 祖	1428-1433
Trí Bình Long Ứng (4) 治 平 龍 應	1205-1210	Lý Cao Tôn 素 高 宗	1175-1210
Trinh Phù (1) 革 符	1175-1186	Lý Cao Tôn 素 高 宗	1175-1210
Trung Hưng 重 興	1285-1293	Trần Nhân Tôn 陳 仁 宗	1278-1293
Trung Quang 重 光	1409-1413	Trần Quý Khỏe (H) 陳 季 續 hoặc Khoach (H)	1409-1413
Ứng Thiên (3) 應 天	994-1005	Lê Đại Hành 素 大 行	980-1005
Ứng Thiên (1) 應 天	1005	Lê Trung Tôn 素 中 宗	1005
Ứng Thiên (1) 應 天	1005-1008	Lê Long Đinh 素 龍 神	1005-1009
Vạn Khanh (4) 萬 騁	1662	hoặc Lê Ngoa Triều 朝 hoặc Lê Khai Minh Vương	1649-1662
Vạn Khanh (4) 萬 騁	(thời kỳ thứ hai)	Lê Thái Tôn 素 明 王 神 宗	Khai Đức

Vinh Hựu 永 佑	1735-1740	Lê Ý Tôn 素 毅	1735-1740
Vinh Khanh 永 駿	1729-1732	Lê Duy Phường (H) 素 駿	1729-1732
Vinh Tộ (1) 永 祥	1619-1629	Lê Thần Tôn 素 神 宗 (thời kỳ thứ nhứt)	1619-1643
Vinh Thịnh (1) 永 盛	1705-1720	Lê Du Tôn 素 盛 宗	1705-1729
Vinh Thọ (3) 永 壽	1658-1662	Lê Thần Tôn 素 神 宗 (thời kỳ thứ hai)	1649-1662
Vinh Trị (1) 永 治	1676-1680	Lê Hi Tôn 素 熙 宗	1675-1705
Xương Phù 昌 符	1377-1388	Trần Phết Đế 陳 康 帝	1377-1388

BIỂU II.— THỜI KỲ THUỘC TRUNG-QUỐC (110 tr. C.N. tới 930 s. C.N.)

- 874 -

- 875 -

- Tô Định (瞿 定) được cử làm thái thú Giao-chi (34 sau C.N.)
- Hai bà Trưng (僕) khởi nghĩa (40 sau C.N.)
- Mã Viện (馬 握) lãnh chức Phục ba tướng quân (伏 波 將 軍) (41 sau C.N.)
- Mã Viện thắng Hai bà Trưng ; Hai bà tử trận. Mã Viện tiền quân đền Cửu-chân (42-43).

Trung nguyên Vinh binh Kiên sơ Nguyên hòa Chirong hoa Vinh nguyên	元 平 和 和 和 元 中 未 建 元 重 未 平 初 和 和 和 平 初 事 享 光 光 建 初 事 延 未 延 未 和 未 延 未 未 未
Diên binh	

Minh đế 明 帝 Chirong đế 章 帝	56
Hoa Đế 和 帝	58
An đế 安 帝	76
Thirong đế 鳩 帝	84
An đế 安 帝	87
Thuận đế 順 帝	89
Xung đế 沖 帝	105
Chất đế 賀 帝	106
Hoàn đế 桓 帝	107
An đế 安 帝	114
Thirong đế 鳩 帝	120
Thuận đế 順 帝	121
Xung đế 沖 帝	122
Chất đế 賀 帝	126
Hoàn đế 桓 帝	132
An đế 安 帝	136

- Đặt ra chức Tượng Lâm tướng binh trưởng sứ (象 林 將 兵 長 史) (41 sau C.N.)
- Chu-xưởng (周 故) làm thứ sứ Giao-chi (x6).
- Dân man-di b Khu-lien (匾 情), Nhật nam (日 南) và Trypt-lâm (製 林) nội giáp làm phản (137).
- Ông Trirong-Kieu (張 翹) làm Thủ-sứ Giao-chi và Tric-Luong (張 魁) làm Thái-thú Cửu-chân (138).

Hán an Kiên khang	漢 安 康
Vinh già Bản sơ Kiên hòa Hoa bihh	永 本 初 和 和 平 建 和 和 和 平 嘉 喜 嘉 喜 Hoa bihh
Nguyên già Vinh hưng Vinh thọ Diên hi	原 元 未 未 延 平 延 延 延 和 和 和 和 厚 延 延 延
Vinh khang Kiên ninh Hi bình Quang hòa	厚 厚 延 平 和 寧 延 延 延 平 延 延 延 和 和 和 和

142	144
Xung đế 沖 帝	145
Chất đế 賀 帝	146
Hoàn đế 桓 帝	147
An đế 安 帝	150
Thirong đế 鳩 帝	151
Thuận đế 順 帝	153
Xung đế 沖 帝	155
Chất đế 賀 帝	158
Hoàn đế 桓 帝	167
An đế 安 帝	168
Thirong đế 鳩 帝	172
Thuận đế 順 帝	178
Linh đế 穎 帝	
Thiều đế 淑 帝	189
Hiền đế 慶 帝 hay	189
Mẫn đế 慈 帝	190

- Dân ở Nhât-Nam làm phản. Thứ sứ Giao-chi là Hả-Phương (虞 方) dẹp yên (144).
- Ông Tiết (舛) và O-hur (𩫔) nổi dậy làm loạn. Chu-Tuân (朱 傳) được cử làm thứ sứ (181).
- Ông An-dài ở Giao-chi làm phản. Vua nhà Hán cử Giả-Mạnh-Kiên (賈 王 墊) làm thứ sứ. Kiên dẹp yên bọn phản loạn (184).
- Lý-Tiên (呂 進), tổ là người Việt, được sứ làm thứ-sứ quản Giao-chi, và Si-Nhiếp (士 墮) làm thái-thú bộ Giao-chi (187).

Quang hi Chiêu ninh Vinh hán Trung bình So bình	光 寧 漢 平 平 昭 漢 平 中 初 寧 漢 平 平 慶 漢 平 平 慈 漢 平 平
---	---

194	興平	Hưng bình
196	Kiền an	
220	延康	Điện khang

- Trương-Tân (張紳) được làm Thủ-sứ Giao-chi (201).
- Nhà Hán đổi Giao-chi thành Giao-châu (文洲) (203).
- Nhà Hán cử Si Nhịp làm Tuy Nam Trung Lang Trưởng Tông Độc thất quân lãnh Giao-chi Thái thú (绥南中郎將總督七郡領文趾太守)

THỜI ĐẠI TAM QUỐC 三國時代

A.— Thuật nhà Hán 漢紀

Chiêu liệt đế 景烈帝	221	章武	Chuông vồ
Hậu chúa 後主	223	建興	Kiên hưng
	238	延熙	Điện hi
	258	景興	Cánh diệu
	263	興	Viêm hưng

B.— Nhà Ngụy 魏紀

Văn đế 文帝	220	黃初	Hoàng sơ
Minh đế 明帝	227	太和	Thái hòa
	233	青龍	Thanh long
	237	景和	Cánh hòa
Phè đế 諦王	240	正始	Chinh thủy
Phuông 爲王			

— 878 —

C.— Nhà Ngụy 吳紀

Đại đế 大帝	222	黃武	Hoàng vũ
Thiếu đế Cao Tổ 高祖	249	嘉平	Gia bình
Quý Lang Công 壽公	254	正元	Chinh nguyên
Nguyên đế 元帝	256	甘露	Cánh lộ
	260	元	Cánh nguyên
	264	熙	Hàm hi

Phè đế 麟皇帝	249	建興	Kiên hưng
Hội kê vương	254	五鳳	Ngũ phượng
會稽王	256	太平	Thái bình
Cánh đế 景帝	258	永安	Vinh an

— 879 —

— Si Nhịp mất. Con là Si Huy (士徽) ty xung là Thái-thú Giao-Chi. Vua nhà Ngô cử Lữ Đại (吕岱) làm thái-thú. Lữ Đại tiến sang Giao-châu và bắt Si-Huy giết đi.

— Bà Triệu-Au (越雔) khởi binh ở Chu Chân. Thủ sứ Giao-chi là Lục Dận (盧胤) dẹp yên (248).

— Dân quận Giao-chi, do Lữ Hưng (吕晃) cầm đầu, nổi giày mà đánh giết viên thái-thú Tôn-Tir (孖犧). Xong rồi, họ xin làm chư hầu bên nhà Bắc Ngụy (263)

Mat dè 木帝
Qui mệnh hẫu 侯
歸命侯

264 | 元 壽 Nguyen hung

— Vua Ngô lạy Nam hải (南海), Therong Ngô (鳩梧), và Uất-Lâm (肥林) làm Quảng Châu (廣州), đặt châu tri ở Phiên-angong (奎鷗) (ở vùng Quảng-dông bấy giờ). Bốn quận Giao-chi, Cửu-chân, Nhật-nam, và Hợp-phò thi hợp thành quận Giao-châu, lấy Long-biển (龍編) (ở gần vùng Hà-nội bấy giờ) làm chau-tri (264).

— Nhà Tân cù Mã Dung (馬融) sang làm Thái-thú Giao-chi. Nhưng người này chết sớm, và Dương-Tắc (彭櫟) được cù sang thay thế (265).

— Nhà Ngô sai Đào Hoàng (𩫑蕡) sang chiếm lại Giao-châu của Tân, và thôn grij xứ ấy tới năm 280, là năm mà nhà Tân tiêu diệt nhà Ngô và tái lập lại nền thống nhất ở Trung-Hoa (269-280).

265	廿 禮 Cam lộ	Bảo định Kiền hành
266	寶 賴	Phượng hoàng
269	寶 賴	Thiên sách
		Thiên tý
		Thiên kỷ

272	鳳 鳳	Phượng hoàng
275	天 天	Thiên sách
276	天 天	Thiên tý
267	天 天	Thiên kỷ

NHÀ TÂY TÂN

Vũ dè 武帝	265	泰 始	Thai thủy
	275	威 慶	Hàm ninh
	280	泰 慶	Thai khang

— Đào Hoàng đầu hàng nhà Tân và vẫn giữ chức cũ. Giao-Châu từ đây thuộc nhà Tân (280)

Vũ dè 武帝

— Đào Hoàng đầu hàng nhà Tân và vẫn giữ chức cũ. Giao-Châu từ đây thuộc nhà Tân (280)

Huệ dè 恵帝

290	泰 熙	Thai hi
290	永 平	Vinh hi
	(元 康	Vinh binh
		Nguyên khang
300	永 寧	Vinh khang
301	太 安	Vinh ninh
302	太 安	Thái an
304	(赤 騰	Vinh hưng
	(赤 安	Vinh an
	(建 武	Kiến vũ
	(建 安	Vinh an
306	光 照	Quang hi
307	永 嘉	Vinh già
313	永 嘉	Kiến hưng

— Hoài dè 懷帝

— Mẫn dè 懣帝

NHÀ ĐÔNG TÂN

Nguyên dè 元帝	317	建 武	Kiến võ
	318	永 昌	Thai hưng
Minh dè 明帝	322	永 冒	Vinh xương
Thành dè 成帝	323	泰 寧	Thai ninh
Khang dè 康帝	326	和 和	Hàm hòa
Mục dè 穆帝	335	漢 康	Hàm khang
	343	元 元	Kiến nguyên
	345	永 和	Vinh hòa

— Thủ-tử Giao-châu là Nguyễn Phu (𠄎 數) cả phá nước Lâm-Áp và chiếm hòn 50 đến lũy (253).

Ai đế 哀帝	357	升平	Thăng bình
Đè dịch 帝 荥	362	隆和	Long hòa
Hai tây công 海西公	363	興寧	Hưng ninh
Giai văn đế 簡文帝	366	太成	Thái hòa
Hiếu vũ đế 孝武帝	371	咸寧	Hàm an
An đế 安帝	373	簡元	Ninh khang
	376	太隆	Thái nguyên
	397	安	Long an
	402	(元興 元	Nguyên nương
		隆安 亨	Long an
		大亨	Đại hành
	403	義興	Nguyên hưng
	405	義熙	Ngô hi
Cung đế 慎帝	419	元	Nguyên hi

- Vua Lâm-Ấp là Phạm Hổ-Đạt (范虎達) đến quân sang đánh phá Cửu Chân. Thủ-sử Giao Châu là Đỗ Viện (杜顥) đánh lui được bọn Đạt (399).
- Dân Lâm-Ấp lai sang quay nhiều ở Cửu Chân. Đỗ tuệ Đô (杜慧度) đem binh đuổi đánh và cả thắng (413).
- Dân Lâm-Ấp lai sang cướp phá, nhưng bị đánh lui (415).
- Đỗ-tuệ-Đỗ tiêu quân sang đánh phạt Lâm-Ấp và tàn phá nước ấy ; vua Lâm-Ấp xin đầu hàng.

THỜI KỲ NAM BẮC TRIỀU (169 NĂM) 南北朝
A.—Nhà Tống (giòng họ Lưu) (59 năm) 劉宗紀

Vũ đế 武帝	420	永	Nguyên gia
Thiệu đế 少帝	423	和	Vinh sơ
Dinh dương vương 阳		景	Cảnh bình
Văn đế 文帝	424	元	Nguyên gia
Hiếu vũ đế 孝武帝	454	建	Hiếu kiên
Phê đế 庾帝	455	大明	Đại minh
Minh đế 明帝	465	永光	Vinh quang
Thượng ngô vương 爲	465	和泰	Cảnh hòa
Chùa Đức 主皇帝	472	始泰	Thái thái
Thuân đế 順皇帝	473	泰孫	Thái dư
	477	元微	Nguyên huy
		昇明	Thắng minh

B.—Nhà Bắc Ngụy (149 năm) 北魏紀

(Giồng họ Thác Bạt) 祖跋氏

Đạo võ đế 道武帝	386	Đảng quốc 登國	Hoàng thủy 皇水
	396		Thiên hưng 天興
Minh nguyên đế 明元帝	404		Thiên tử 天子
	409		Vinh hưng 文明
Thái võ đế 太武帝	414	Thái thường 太常	Thần Thụy 神瑞
	416	Thúy quang 光耀	Thái thường 太常
	424		Thán gia 泰加
	428		Điền hòa 延和
	432		Thái diên 太平
	435		Thái bình 太平
	440		Chân quân 真君
	452		Chinh binh 正兵
Nam an vương 南安王	452		Thứa binh 承兵
Văn thành đế 文成帝	452	Hung an 興安	Hưng an 興安
	454		Trái an 太平
	455		Hoà bình 和安
Hiển văn đế 獻文帝	460	Thiên an 天興	Thiên an 天興
Hiếu văn đế 孝文帝	466	Hoàng hưng 皇興	Hoàng hưng 皇興
	467		Điền hưng 延興
	471		Thứa minh 太平
	476		Thái hoà 太和
Tuyên vũ đế 宣武帝	477		Cánh minh 明
	500		Chinh thủy 始水
	504		

— 884 —

Hiếu minh đế 孝明帝	508	Viết binh 平昌	Vinh binh 平昌
	512	Điền xuong 延興	Điền xuong 延興
	516	Hi bình 熙平	Hi bình 熙平
	517	Thần qui 神龜	Thần qui 神龜
Lâm thao vương 臨洮王	519	Chinh quang 正光	Chinh quang 正光
	525	Hiếu xuong 孝武	Hiếu xuong 孝武
	528	Vũ thái 武泰	Vũ thái 武泰
Đông hải vương 東海王	528	Kiến nghĩa 建義	Kiến nghĩa 建義
Hiếu trang đế 孝莊帝	528	Vinh an 永安	Vinh an 永安
	529	Canh hưng 更興	Canh hưng 更興
	530	Điền minh 建明	Điền minh 建明
	531	Phò thái 普泰	Phò thái 普泰
	531	Trung hưng 中興	Trung hưng 中興
Đông hải vương 東海王	532	Thái xuong 太昌	Thái xuong 太昌
Tiết mãn đế 鄭閼帝 節愍帝	532	Vinh hưng 永興	Vinh hưng 永興
An định vương 安定王	532	Vinh hi 永熙	Vinh hi 永熙
Hiếu võ đế 孝武帝	532		

— 885 —

Cao đế 高帝	479	Điền兀 建兀	Kiên nguyên 建原
Võ đế 武帝	483	Em 永	Vinh minh 明

C.—Nhà Tề (23 năm) 嵊紀

- Vua Tề cù Lý-thúc-Hiền (李叔贊) làm thủ-sĩ Giao-châu (479).
- Vua Tề cù Phòng-pháp-Thừa (房法乘) làm thủ-sĩ Giao-châu (448).

— Đăng-chi (登之) thay thế Phòng-
Pháp-thưa (法語).

Uất lâm vương 休林王	494	優 長 Long xưng 延 爨 Diên hưng
Hải lăng vương 海陵王	494	惠 武 Kiên vũ 永 景 Vinh thái
Minh đế 明帝	494	承 元 Vinh nguyên
Đông hôn hầu 東昏侯	498	
Hòa đế 和帝	499	
	501	中興 Trung hưng

D.— Nhà Lương (55 năm) 梁紀

Vũ đế 武帝	886	502 天寶 Thiên giám
		520 善通 Phô thông
		527 大通 Đại thông 529 中同 Trung đại thông 531 大同 Đại đồng

- Lý-Khai (李亥) trước được nhà Tề cử làm thứ-sứ Giao-châu, chiếm cứ lấy Giao-châu và kháng cự với nhà Lương. Sau ông bị thua và bị giết. Nhà Lương cử Lý-Tắc (李彊) sang thay-thê (505)
- Nhà Lương đổi đặt Cửu-chân cũ ra làm quận Ái-châu (愛州) (523).
- Lý-Bôn (李龞) khởi nghĩa và chiếm thành Long-biên (541).
- Lý-Khai (李亥) trước được nhà Tề cử làm thứ-sứ Giao-châu, chiếm cứ lấy Giao-châu và kháng cự với nhà Lương. Sau ông bị thua và bị giết. Nhà Lương cử Lý-Tắc (李彊) sang thay-thê (505)
- Người Lâm-ập sang xâm-chiếm Cửu-chân nhưng bị Phạm-Tu (范修), tướng của Lý-Bôn, đánh đuổi (543).
- Lý-Bôn tự xưng là Nam-Việt-Đế (南越帝), đặt niên hiệu là Thiên-đức (天德), và quốc hiệu là Vạn-xuan (萬春) (544).
- Vua nhà Lương sai Trần-bá-Tiền (陳霸先) đem quân sang đánh Lý-Bôn. Lý-bôn thua, rút quân lên đóng ở Khuất-liêu (雀僚) thuộc Hưng-hóa (545-546).
- Lý-Bôn chết (548).
- Triệu-quang-Phục (趙光復) tự xưng làm vua, và lấy tên hiệu là Triệu-việt-vương (549).
- Triệu-việt-vương đánh phá quân nhà Lương do Dương-Sản (楊叢) chỉ huy và chiếm đóng thành Long-biên (550). Trong khi Lý-Bôn ăn năn trong vùng rừng núi ở Hưng-Hóa, anh ruột của ông là Lý-thiên-Bảo (李天寶) và em họ là Lý-Phat-Tử (李佛子) cũng bị quân Tàu đán áp, nên phải rút quân trước vào Cửu-chân (Thanh-Hóa), rồi sau sang biển thủy, Ai-lao. Lý-thiên-Bảo tự xưng vua, hiệu là Đào-lang-Vương (桃郎王).
- Lý-thiên-Bảo chết. Lý-phat-Tử lên nối ngôi (555).
- Giản văn đế簡文帝
- | | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Dụ chương vương
豫章王 | 551 | 天正 Thiên chính |
| Nguyên đế 元帝 | 552 | 承聖 Thừa thánh |
| Trịnh dương hầu
真定侯 | 555 | 天成 Thiên thành |

Kinh đế 文帝 | 555 | 紹泰 Thiệu thái
556 | 太平 Thái bình

E. — Nhà Tây Ngụy (22 năm) 西魏紀

Văn đế 文帝 錄 | 535 | 大統 Dai thông
Đè khâm 勤帝 | 552 | không có
Cung đế 基帝 | 554 | không có

Nhà Đông Ngụy (16 năm) 東魏紀

Hiệu tinh đế 孝靜帝 | 534 | 天平 Thiên bình
Phè đế 廣帝 | 538 | 元象 Nguyên tượng
Hiếu chiêu đế 善昭帝 | 539 | 眞和 Hung hòa
Vũ thành đế 武成帝 | 543 | 武定 Vũ định

Nhà Bắc Tề (39 năm) 北齊紀

Văn tuyên đế 文宣帝 | 550 | 天保 Thiên bảo
Phè đế 廣帝 | 560 | 乾明 Càn minh
Hiếu chiêu đế 善昭帝 | 560 | 皇建 Hoàng Kiến
Vũ thành đế 武成帝 | 561 | 太清 Tai清
Hà thành | 562 | 河清 Hả thanh
Ôn công 溫公 | 565 | 天成 Thiên thêng
(Hậu chủ 徒主) | 570 | 式平 Vũ bình
An đức vương 安德王 | 576 | 龍化 Long hóa
An chủ 王 | 577 | 慶昌 Đức xuong
An chủ 王 | 577 | 承光 Thủa quang

Nhà Bắc Chu (32 năm) 北周紀

Hiếu mẫn đế 孝愍帝 | 557 | không có
Minh đế 明帝 | 557 | không có
Võ đế 武帝 | 558 | 武定 Võ định
Võ đế 武帝 | 561 | Bao định
Thiên hòa 和天 Thiên hòa
Kiền đức 延成 Kiền đức
Tuyên đế 宣帝 | 566 | 天連 Tuyên chinh
Tinh đế 精帝 | 572 | 宣成 Tín thành
Tuyên đế 宣帝 | 578 | 大象 大象
Tinh đế 精帝 | 579 | 成定 Tín định
Tinh đế 精帝 | 580 | 大象 大象
Tinh đế 精帝 | 581 | 定定 大定

F. — Nhà Trần (32 năm) 隋紀

Võ đế 武帝 | 557 | 永定 Vinh định
Lâm hải 潼海 | 560 | 天嘉 Thiên gia
Tuyên đế 宣帝 | 566 | 天廣 Thiên khang
Lâm hải 潼海 | 567 | 光大 Quang dai
Tuyên đế 宣帝 | 569 | 大定 Đại kiên
Hậu chúa 徒主 | 583 | 至德 Chí đức
Hậu chúa 徒主 | 587 | 祥明 Trinh minh

— Triệu Việt Vương và Lý Phật Tử, vì tranh

danh quyền hạn nên đánh nhau ; nhưng sau

mấy trận không có kết quả, họ chia đất ra

để cai trị (550).

— Triệu Việt Vương bị Lý Phật Tử đánh thua.

Triệu Việt Vương thất vong nhảy xuống
sông Đại-nha (một nhánh sông Hồng-Hà ở
vùng Nam-dinh) mà tự vẫn. Lý Phật Tử
bên xung vua, lạy đê - hiệu Lý Hậu Đệ
(李後帝) và đóng đô ở Phong-Châu
(豐州) (571).

Nhà Tùy (29 năm) 南 紀

Văn đế 文 帝	589 601	Khai hoang 仁 善 Nhân thọ	— Vua nhà Tùy sai Lưu Phượng (劉方) mang quân sang đánh Giao-châu. Lý Phát Tử thua trận, xin đầu hàng và bị đá sang Trung-Quốc (602).
Dương đế 烳 帝	605	Đại nghiệp 大 業 Nghĩa ninh 義 業 Hoàng thái	— Lưu Phượng đem quân sang đánh Lâm Ấp và được đại thắng (605).
Cung đế hữu 慕 帝 情 Cung đế Đồng 慕 帝 同	617 618		

Nhà Đường (289 năm) 唐 紀	
Cao tổ 高 祖	618
Thái tôn 太 宗 Cao tôn 高 宗	627 650 656 661 664 666 668 670 674 676 679
Đại nghiệp 大 業 Nghĩa ninh 義 業 Hoàng thái	Trinh quan Vinh huy Hiển khánh Long sóc Lân đức Càn phong Tông chưorong Hàm hanh Thượng nguyên Nghi phượng Điều lô
Đại nghiệp 大 業 Nghĩa ninh 義 業 Hoàng thái	梶 袞 麋 湖 偃 封 章 亨 元 凤 露 貢 表 顯 龍 麋 封 章 亨 元 凤 露

— 890 —

Trung tôn 中 宗 Đại tôn 大 宗 Vũ hậu 武 后	680 681 682 683 684 684 684 685 689 689 690	Vinh long Khai diêu Vinh thản Hoàng đạo Tự thành Vạn minh Quang trach Thầy cung Vinh xương Tài sò Thiên thụ Như ý Trường thí Diên tài Chứng thánh Thiên sách vạn tuế Vạn tuế thông thiên 如 意 壽 延 載 聖 天 冊 萬 壽 聖 功 天 聖 久 足 大 安 安 長 神 功 聖 歷 久 足 大 安 安 長 神
Trung Tôn 中 宗	692 694 695 696 697 698 700 701 705	
		— Võ hậu bóc tên triều hiệu của nhà Đường và dùng triều hiệu Chu thay vào (kể từ năm 690 trở đi).
		— Hoàng hậu Võ (Võ hậu) cướp ngôi của nhà vua chính thống, và trị vì trong 20 năm liên.
		— Võ hậu bóc tên triều hiệu Chu thay vào (kể từ năm 690 trở đi).

— 891 —

Duệ Tôn	睿宗	707 710	景龍 Cảnh long 景雲 Cảnh vân	— Mai thúc Loan (梅突魯) nổi lên chống cự với quân nhà Dương, chiếm lấy Hoan châu (華州) (Nghệ-an), và tự xưng làm vua hiệu là Mai-hắc-Đè. Nhà Dương phái Dương-tư-Húc (楊思惠) sang chinh phạt; Mai-hắc-Đè thua chạy (722), được it lâu thi chêt.
Huyền Tôn	玄宗	712 713	太極 Thai cực 延和 Diên hòa 開元 Khai nguyên	— An nam đỗ hộ phủ đời thành Trần Nam đỗ hộ phủ (757). (鎮南都護府)
Túc Tôn	肅宗	742 756	天寶 Thiên bảo 至德 Chí đức	— Những giặc bê ở phía nam, từ các đảo Côn-lon (呂宋) và Chà-bà (查巴) (西婆羅 島) vào cướp phá đất Giao-châu. Bên chúng bị ông Kinh lược sứ là Trương- bá-Nghi (張伯儀) đánh lui (767).
Dai tôn	代宗	758 760 762 763 765 766	乾元 Càn nguyên 上元 Thượng nguyên 寶元 Bảo ứng 廣德 Quang đức 永泰 Vĩnh thái 大歷 Đại lịch	— Trần nam đỗ hộ phủ lại được gọi là An-nam đỗ hộ phủ như cũ (768).
Đức tôn	德宗	780 784 785	建中 Kiên trung 興元 Hưng nguyên 貞元 Trinh nguyên	— Phùng-Hưng (邢衡) nổi lên, đem quân chiếm đóng Phong-châu, nhưng được lực lượng nhà Đường đánh tan (789).
Thuận tôn	順宗	805 806	永和 Nguyên hòa	— Thủ-sứ Hoan-châu là Dương-Thanh (楊淳) vốn gốc người bán xứ, nỗi lên chiếm lây châu tri, cùng đám Đô- hộ là Lý-trọng-Cô (李仲哥) ra xú trảm. Quế-trọng-Vũ (桂仲武) được cử sang làm đỗ hộ; người này đánh bắt được Dương-Thanh và đem giết đi (819).
Mục tôn	穆宗	821	長慶 Trương khánh	— Dân Nam-chiêu sang cuồng phá, bị quan kinh-lược sứ là Bùi-nguyễn-Dụ (裴元裕) đáy lui (845).
Kinh tôn	肅宗	825	長慶 Bao lịch	— Dân Giao-châu nổi giày và tiến đánh châu-tri. Kinh lược sứ là Vuong- Thức (王式) dẹp tan ngay (858).
Văn tôn	文宗	827	成貞 Vinh thành	— Quận Nam-chiêu sang đánh và chiếm mặt phủ thành. Kinh lược sứ là Lý- Hộ (李祐) bỏ chạy (860).
Võ tôn	武宗	836 841	成貞 Khai thành	— Quận Nam-chiêu lại sang đánh phá. Kinh lược sứ là Thái-Tập (泰擊) đáy lui (862).
Tuyên tôn	宣宗	847	太中 Thái trung	
Ý tôn	懿宗	860	咸通 Harem thông	

- Quận Nam-chiều sang đánh phủ thành Thái - Tập cùng quan tùy tùng là Nguyệt-duy-Đức (元 雜 德) đều bỏ mang (863).
 - Cao-biên (高 边) được cử sang làm Kinh-luợc-sư (864). Ông này đánh được quân Nam - chiêu ở Phong-châu (865).
 - Cao-biên chiếm được La-thành (羅 城) và khôi phục cả đất Giao-châu. Quận Nam-chiều rút lui. Cao-biên được thăng chức làm Triết-đô-sư (節 度 司) Tinh-Hải (靜 海). Tinh-Hải là tên mới do vua nhà Đường đặt cho An-nam để hờ-phú. Cao-biên đập lại thành Đại-la (hay là La-thành) (866).

Hy tôn	傳宗	Càn phù Quang minh Trung hòa Quang khải Vân đức Long kỳ Đại thuận Cát phúc Càn ninh Quang hóa Thiên phúc Thiên hựu Thiên hựu
Chiếu tôn	昭宗	874 880 881 885 888 889 890 892 894 898 901 904 905
	僖宗	883 886 891 895 897 900 903 906 909 912 915 918
	哀宗	(Ai tôn)
	憲宗	Chíêu tuyền đế

- 894 -

ĐỜI NGŨ QUÍ 五代時
A.—Nhà Hậu LƯƠNG 後梁紀

五代後梁紅

- | | | | | |
|--------------|----|-----|--------------|--|
| Thái tổ | 太祖 | 907 | 閉手 Khai bình | Khúc-thừa-Dụ mât; con là Hào 翁 lên
nội tiệp quyền chúa (907). |
| Mật đế | 末帝 | 911 | 耗化 Cân hóa | Khúc-thừa-Hạo sai con là Thừa-Mỹ
(承美) sang sứ bên Nam-Hán (南漢)
để kết hiếu với nước này (917). |
| (Quân vương) | 均王 | 915 | 明 Trinh minh | Nhà Hậu-Lưong tân phong chức Tiết
đại sứ cho Thừa-Mỹ (915). |

- 895 -

921	Trang tôn 壯宗	Minh tôn 明宗	926 930	Thiên thành 長成
923	Trang tôn 壯宗	Nhà Hậu Đường 後唐	934 934	Ung thuận 順清
926	Nhà Hậu Đường 後唐	Đồng quang 同光	930	Thiên thành 長成
934	Nhà Hậu Đường 後唐	Phê đê (Lộ vương) 廢帝 (潞王)	934	Ung thuận 順清

- Thira-Ngô bị quân Nam-Hán đánh thua và bắt giải đi cầm tù. Tướng của Hào là Dương-diên-Nghệ (楊延姪) nói lên chòng cự với quân Nam-Hán (923).
- Dương-diên-Nghệ đại thắng quân Nam-Hán và tự xưng làm Tiết độ sứ (921).

C.—Nhà Hậu TÁN 後晉紀

Cao tò 高祖 936

天福 Thiên phúc

— Dương-diên-Nghệ bị viễn túy tướng là Kiêu-công-Tiến (矯公羨) ám sát và cướp lây quyền (937).

— Kiêu-công-Tiến bị Ngô-Quyền (吳權) giết. Ngô-Quyền đánh bại quân Nam-Hán (phái sang giúp Công-Tiến) trên sông Bạch-Đằng (938).

— Ngô-Quyền tự xưng làm vua, và đóng đô ở Cố-Loa (古郊) (937).

1 896

D.—Nhà Hậu HÁN 後漢紀

Cao tò 高祖 936

天福 Thiên phúc

— Ngô-vương-Quyền từ trần (944).

948

天祐 Thiên phúc

— Càn hưu

948

天祐 Thiên phúc

— Càn hưu

Thái tò 太祖 951

廣順 Quảng thuận

— Hiền đức

954

廣顯顯德

— Hiền đức

960

廣顯顯德

— Hiền đức

E.—Nhà Hậu CHU 後周紀

Thái tò 太祖 951

廣順 Quảng thuận

— Hiền đức

954

廣顯顯德

— Hiền đức

960

廣顯顯德

— Hiền đức

oOo

BIỂU III — CHÚA TRỊNH 鄭主

Họ và tên riêng	Chức tước do vua Lê ban cho	Miếu hiệu	Thụy hiệu	Thời gian chấp chính	Số với nhà Lê thì tương đối với những Niêm hiệu như sau :
— Trịnh Kiểm 鄭檢	Dực quân công 公 Lương quốc công 爵 Tuần đức hầu 爵 Binh an vương 安王	Thề tò 世祖	Minh khang vương 明康大王	1545-1569	Nguyễn Hòa Thuận binh Thiên hưu Chinh tri
— Trịnh Cồi 鄭柵			không có	1569-1570	Chinh tri
— Trịnh Tùng 鄭松		Thành tò 成祖	Triết vương 哲王	1570-1623	Chinh tri Hồng phúc Gia thái Quang hưng Thiện đức Hoàng định Vinh tộ
(hay Tòng)					
— Trịnh Tráng 鄭暉	Thanh đô vương 清都王	Văn tò 文祖	Nghi vương 儀王	1623-1657	Vinh tộ Đức long Đường hòa Phúc thái Khánh đức Thịnh đức
— Trịnh Tạc 鄭柞	Tây định vương 西定王	Hoàng tò 黃祖	Dương vương 楊王	1657-1682	Thịnh đức Vinh thọ Cánh tri Đường đức

— Trịnh Căn 鄭根	Định quốc vương 定國王	Chiêu tộ 賴祖	Khang vương 嘉王	1682-1709
— Trịnh Cường 鄭樞	An đô vương 安都王	Hi tộ 傳祖	Nhân vương 仁王	1709-1729
— Trịnh Giang 鄭江	Uy nam vương 威南王	Dụ tộ 福祖	Thuận vương 順王	1729-1740
— 898 —	An nam thưong vương 安南上王	Toàn vương 全王		Long đức
	Trịnh Dinh 鄭楨 (hay Doanh)	Minh đô vương 明都王	Nghi tộ 敬祖	1740-1767
	Trịnh Sâm 鄭森	Tinh đô vương 精都王	Thánh tộ 聖祖	1762-1782
	Trịnh Cán 鄭憲	Điện đô vương 眞都王	không có không có	1782
	Trịnh Khải 鄭楷	Đoan Nam vương 驍南王	-nt-	-nt-
	Trịnh Bóng 鄭棡	Công Quốc Công 晉國公	-nt-	1786-1787
	An đô vương 晉都王	An đô vương 晉都王	-nt-	-nt-

oOo

BIỂU IV – CHÚA NGUYỄN 氏主

Họ và tên riêng	Chiếu trước	Thuy hiệu	Thời gian chấp chính	Số với nhà Lê và Tùy-Sơn thi tương đối với những Niên-hiệu như sau :
Nguyễn Kim 氏淵	An tinh hầu 安靖侯	Triệu tộ tinh hoàng đế 壽	sinh năm 1468	Quang thuận
	Chiêu huân tinh công 景宣公		chết năm 1545	Hồng Đức
Nguyễn Hoàng 氏黃	Chúa Tiên 景主 Đoan quân công 郊公	Thái tộ gia đì hoang đế 太祖裕皇帝	1558-1613	Cảnh thông
				Thái trinh
Nguyễn phúc Nguyễn 氏漸	Chúa Sai 使主 Thuy quận công 瑞都公	Hi tôn hiếu văn hoang đế 熙宗孝文皇帝	1613-1635	Đoan khánh
Nguyễn phúc Lan 氏蘭	Chúa Thượng 上主 Nhân quân công 仁都公	Thần tôn hiếu chiêu hoang đế 神宗孝裕皇帝	1635-1648	Hồng thuận
	Công thưong vương 上王			Thống nguyên
				Nguyễn hòa
				Chinh trị
				Hồng phúc
				Gia thái
				Quang hưng
				Thận đức
				Hoàng định
				Vinh tố
				Đức long
				Dương hòa
				Dương hòa
				Phúc thái

IRREGULAR

PAGINATION

Nguyễn phúc Tân 阮福淵	Chúa Hiển Dũng quận công 寧郡公	Thái tôn hiệu triết hoàng đế 太宗孝哲皇帝	Phúc thái Khánh đức Thịnh đức Vinh thọ Văn khánh Cảnh trị Đường đức Vinh trị Chính hòa	1687-1687
Nguyễn phúc Trần 阮福淵	Chúa Ngãi Hoàng quốc công 義國公	Anh tôn hiệu nghĩa 英宗義皇	Chính hòa	1687-1691
Nguyễn phúc Chu 阮福濬	Chúa Minh Tộ quốc công 明國公	Hiển tôn hiệu minh 顯宗明皇	Vinh thịnh	1691-1725
Nguyễn phúc Trú 阮福淵	Chúa Ninh Định quốc công 寧國公	Túc tôn hiệu ninh hoàng đế 肅宗寧皇	Bảo thái	1725-1738
Nguyễn phúc Khoát 阮福濶	Võ vương Hiếu quật công 武王 顯國公	Thè tôn hiệu võ hoàng đế 世宗武皇	Vinh hựu Cảnh hưng	1738-1765
Nguyễn phúc Thuần 阮福淳	Đinh vương Huệ vương 定王 惠王	Duệ tôn hiệu định hoàng đế 睿宗定皇	Cảnh hưng Thái đức	1765-1777
Nguyễn phúc Anh 阮福映			Quang trung Bảo hưng	1778-1802

(1) Khi làm biểu này, chúng tôi tham khảo cuốn sách của ông Tôn-Thái-Han, Nhiếp chính, nhân đế "Tien Nguyen lo di giao phu, 懷源錄要譜, toàn bằng chữ Nho. Phần đầu, Tiền biên, đã được dịch ra tiếng Pháp và đăng trong Bulletin des Amis de l'Asie du Vieux Hué, 1920, tr. 295-328.



ĐINH-MÌNH CON NGƯỜI

- Nguyễn-mạnh-Bảo -

Trong thời-dai Nguyễn-tử mà cái Văn-minh co-giới đang đưa nhân-loại lên một trình-dộ tuyệt-luân quá sức tưởng-tượng của con Người mà ai ai cũng phải chiều về, bằng một cách hốt-hoảng như tinh như mê, không ngờ cái quan-năng cái tinh-thần của loài người lại có thể đưa Nhân-loại lên một trình-dộ thật là phi-phàm hẫu như cướp quyền Tao-hóa. Do đó cái sức kiêu-căng của con Người đã tự đưa đến chỗ can-quá đồ-thán, nay chiến-tranh nóng, mai chiến-tranh lạnh, làm cho cái tinh-thần con Người bị dao-dộng bất trắc cho ngày mai không biết đi đến đâu, từ Đông sang Tây, từ Âu qua Á, sự sống của con Người như trứng đẻ đầu dằng, lúc nào cũng nom-nóp sợ một trái bom bay Nguyên-tử đến lúc nào không biết?

Cái chủ-lực của con Người cũng do đó mà chiều về cái lý-thuyết Duy-vật vì thấy cái cán cân nhiều vàng, nhiều súng hay đạn nhảy là Bá-chủ Thiên-hạ, là cái quyền-năng đe-ép những nước nhược-tiểu hậu tiển.

Với cái đà Văn-minh co-giới mỗi ngày một tiến một cách mạnh-mẽ như thế và khoa-học càng thúc đẩy đi đến cái lý-tưởng Duy-vật như vậy, làm cho ngoại-giới càng giàu thịnh phú-cường bao nhiêu thì cái nội tâm càng ngày càng khô-héo cằn-cỗi. Trong khi các nước Dân-chủ cũng đều tiến-triền mạnh về cái lý Duy-vật mà lại muốn thúc đẩy chống Cộng-sản bằng những dụng-cụ thô-so, lạc-hậu từ 2, 3000 năm nay không một mảy may thay đổi, lý-thuyết quá sâu rộng hình như mơ-hồ, huyền-ảo, chủ-nghĩa thì ngoác-ngoài, người hành Đạo thì nửa sống nửa chết, khư khư giữ lấy lè-lối cũ-ký không phò-biến được cho sâu rộng, chỉ biết có những thứ dụng-cụ nghèo-nàn, lỗi thời, han-ri, thì hỏi rằng làm

1199-1739	1200-1740	1201-1741	1202-1742	1203-1743	1204-1744	1205-1745	1206-1746	1207-1747	1208-1748
1259-1799	1260-1800	1261-1801	1262-1802	1263-1803	1264-1804	1265-1805	1266-1806	1267-1807	1268-1808
1319-1859	1320-1860	1321-1861	1322-1862	1323-1863	1324-1864	1325-1865	1326-1866	1327-1867	1328-1868
1379-1919	1380-1920	1381-1921	1382-1922	1383-1923	1384-1924	1385-1925	1386-1926	1387-1927	1388-1928
1439-1979	1440-1980	1441-1981	1442-1982	1443-1983	1444-1984	1445-1985	1446-1986	1447-1987	1448-1988
己巳 Kỷ Ty	庚午 Canh Ngọ	辛未 Tân Vi	壬申 Nhâm Thìn	癸酉 Quý Dậu	甲戌 Giáp Tuất	乙亥 Ất Hợi	丙子 Bính Tý	丁丑 Đinh Sửu	戊寅 Mậu Dần
969-1509	970-1510	971-1511	972-1512	973-1513	974-1514	975-1515	976-1516	977-1517	978-1518
1029-1569	1030-1570	1031-1571	1032-1572	1033-1573	1034-1574	1035-1575	1036-1576	1037-1577	1038-1578
1089-1629	1090-1630	1091-1631	1092-1632	1093-1633	1094-1634	1095-1635	1096-1636	1097-1637	1098-1638
1149-1689	1150-1690	1151-1691	1152-1692	1153-1693	1154-1694	1155-1695	1156-1696	1157-1697	1158-1698
1209-1749	1210-1750	1211-1751	1212-1752	1213-1753	1214-1754	1215-1755	1216-1756	1217-1757	1218-1758
1269-1809	1270-1810	1271-1811	1272-1812	1273-1813	1274-1814	1275-1815	1276-1816	1277-1817	1278-1818
1329-1869	1330-1870	1331-1871	1332-1872	1333-1873	1334-1874	1335-1875	1336-1876	1337-1877	1338-1878
1389-1929	1390-1930	1391-1931	1392-1932	1393-1933	1394-1934	1395-1935	1396-1936	1397-1937	1398-1938
1449-1989	1450-1990	1451-1991	1452-1992	1453-1993	1454-1994	1455-1995	1456-1996	1457-1997	1458-1998
己卯 Kỷ Mão	庚辰 Canh Thìn	辛巳 Tân Ty	壬午 Nhâm Ngọ	癸未 Quý Vi	甲申 Giáp Thìn	乙酉 Ất Dậu	丙戌 Bính Tuất	丁亥 Đinh Hợi	戊子 Mậu Tý
979-1519	980-1520	981-1521	982-1522	983-1523	984-1524	985-1525	986-1526	987-1527	988-1528
1039-1579	1040-1580	1041-1581	1042-1582	1043-1583	1044-1584	1045-1585	1046-1586	1047-1587	1048-1588
1099-1639	1100-1640	1101-1641	1102-1642	1103-1643	1104-1644	1105-1645	1106-1646	1107-1647	1108-1648
1159-1699	1160-1700	1161-1701	1162-1702	1163-1703	1164-1704	1165-1705	1166-1706	1167-1707	1168-1708
1219-1759	1220-1760	1221-1761	1222-1762	1223-1763	1224-1764	1225-1765	1226-1766	1227-1767	1228-1768
1279-1819	1280-1820	1281-1821	1282-1822	1283-1823	1284-1824	1285-1825	1286-1826	1287-1827	1288-1828
1339-1879	1340-1880	1341-1881	1342-1882	1343-1883	1344-1884	1345-1885	1346-1886	1347-1887	1348-1888
1399-1939	1400-1940	1401-1941	1402-1942	1403-1943	1404-1944	1405-1945	1406-1946	1407-1947	1408-1948
1459-1999	1460-2000	1461-2001	1462-2002	1463-2003	1464-2004	1465-2005	1466-2006	1467-2007	1468-2008
己丑 Kỷ Sửu	庚寅 Canh Dần	辛卯 Tân Mão	壬辰 Nhâm Thìn	癸巳 Quý Ty	甲午 Giáp Ngọ	乙未 Ất Vi	丙申 Bính Thìn	丁酉 Đinh Dậu	戊戌 Mậu Tuất
989-1529	990-1530	991-1531	992-1532	993-1533	994-1534	995-1535	996-1536	997-1537	998-1538
1049-1589	1050-1590	1051-1591	1052-1592	1053-1593	1054-1594	1055-1595	1056-1596	1057-1597	1058-1598
1109-1649	1110-1650	1111-1651	1112-1652	1113-1653	1114-1654	1115-1655	1116-1656	1117-1657	1118-1658
1169-1709	1170-1710	1171-1711	1172-1712	1173-1713	1174-1714	1175-1715	1176-1716	1177-1717	1178-1718
1229-1769	1230-1770	1231-1771	1232-1772	1233-1773	1234-1774	1235-1775	1236-1776	1237-1777	1238-1778
1289-1829	1290-1830	1291-1831	1292-1832	1293-1833	1294-1834	1295-1835	1296-1836	1297-1837	1298-1838
1349-1889	1350-1890	1351-1891	1352-1892	1353-1893	1354-1894	1355-1895	1356-1896	1357-1897	1358-1898
1409-1949	1410-1950	1411-1951	1412-1952	1413-1953	1414-1954	1415-1955	1416-1956	1417-1957	1418-1958
1469-2009	1470-2010	1471-	1472-	1473-	1474-	1475-	1476-	1477-	1478-

sao ta có thể đưa nhân-loại được đến chỗ an-nhin hạnh-phúc theo một lý-tưởng ĐẠI-DỒNG cho Vạn-thể được.

Nhân-dip-tôi nêu lên đây một đề-tài quá rộng-rãi chỉ có thể hiểu bằng tâm-linh, ví-dùng như lời tôi nói trên đây, chúng ta không đủ chữ mà giải và đủ dung-cụ tối-tân để giải-phẫu một vấn-dề mà ta đã cho là nan giải từ khi có loài người.

Nếu ta cứ theo khoa-học hiện tại mà tiến lên mãi ta lầm lúc tự thấy rằng: Cái quan-năng của con người như mắt nhìn một cái cây thẳng dìm một nửa vào chậu nước thì ta thấy cây cong, hai con đường bình hành song song chạy dài lại gặp nhau ở một đầu, hay những cái động ba về thành âm của một ca-sĩ có thể làm bè được những ly tách chung quanh, hay một đồ vật nặng nghìn cân rơi xuống trong một bầu không-gian không-có khí-trời, cũng như một sợi lông hồng. Thế là thế nào? Khoa-học đã lấy những sự hậu-nghiệm giải cho ta thấy rằng: Đó là những sai-biệt về quan-năng của Người mà lập ra luật này thuyết khác.

Một khi mình đã không tin được những quan-năng của mình thì những đạo luật xưa nay lập trên những hậu-nghiệm chưa chắc có thể tồn tại vĩnh-cửu được.



Cho nên thâm-nhập Văn-dề: « Định-Mệnh con Người » là cả một vấn-dề phúc-tap từ xưa tới nay bao nhiêu nhà hiền-triết đã khò-tâm nghiên-cứu mà chưa cho ta một giải-thuyết vững-vàng.

Gần đây có nhà Bác-học Le Comte du Nouy được giải-thưởng Nobel viết quyển « Định-Mệnh Con Người » (The Human Destiny) tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng tôi không đồng ý với cái lý-thuyết của ông về « Téléminalisme » (Viễn-dịch-luận) vì rằng: Cái chung-kết của sự-vật trên đời này không phải là cái Đích-Ấy nó chỉ do cái khởi-thủy của sự-vật ấy hưng-lên rồi lại tàn đi cứ xoay tròn như thế mãi mãi không thôi. Nhưng cái thuyết « Viễn-dịch-luận » ấy chỉ có thể tới được bằng sự hiểu biết cái luật « Nhân Quả » của Đạo Phật mà Đức Thích-Ca đã nêu lên cho Đệ-tứ từ hơn 2500 năm hầu-dé đến chỗ ĐẠI-quang-minh, theo Đạo Phật-giáo thì gọi là Chân-như, theo Lão-giáo thì gọi là Đạo, theo Khòng-giáo thì gọi là Thái-cực hay Thiên-lý, và theo Gia-Tô-giáo thì gọi là Thiên-Đàng, mỗi một Tôn-giáo tuy danh-từ khác nhau nhưng chung quy chỉ về một mối, thiết-tưởng cũng chẳng có gì mới lạ Ông nói rằng: Con người với khối óc hiện-tại không

phải tương-trùng cái chung-kết của sự tiến-hóa, nhưng chỉ là thời-kỷ ở giữa cái quá-khứ bị đè nặng bằng những kỷ niệm về thú-tình, và cái vị-lai có nhiều sự hứa-hẹn tốt đẹp hơn. Đó là « Định-Mệnh Con Người ». (*)

Ôi! Nếu Định-Mệnh con Người nó chỉ dễ dàng thế thôi thì nghìn đời nó vẫn phải buộc vào cái bánh xe khòng-lồ cứ xoay đời kiếp kiếp không bao giờ thoát khỏi được lên trên cõi bần-dầu trăm cay nghìn đắng này sao?

Nếu các bạn cùng tôi ta ngồi yên định một lát mà nghĩ, thứ nhất những bạn đã quá 50 tuổi, tức là « Ngũ thập tri Thiên-Mệnh » nghĩa là 50 tuổi mới biết Thiên-Mệnh theo đức Khòng-Tử, vì trong 50 năm trời lẩn-lộn nào là Hi, Nô, Ai, Lạc, Họa, Phúc, thăng trầm phú-phàng vùi-dập ta hay nâng bốc ta, ta cảm thấy lầm-lúc ta muốn tránh đi cũng không được, lầm-lúc muốn đuổi mà nắm lấy cũng không xong.

Như thế là thế nào? Nếu cứ lấy sức người mà động-tác làm theo sở-nghuyên của mình mà được thành công thì chúng ta đã sống được trong cõi Thần-Tiên không có người nghèo-hèn, ngu-dốt như ngày nay. Phu-Tử đã nói: Cái ghét của Thiên-hà là Nghèo và Hèn, cái thích của Thiên-hà là Giàu và Sang.

Cho nên muốn giải luận một vấn-dề phúc-tap về Định-Mệnh ta phải nhận định trước hết: « Con người là vật linh-nhất trong vạn vật, Tinh-thần tâm-hồn của ta biểu-dương cái khí Thái-hóa kết tụ của Âm-Dương hấp thụ cái Tú-khi linh thiêng của Trời-dất ». Nếu ta phân-tách Con Người ra thì có hai thế:

1.— Thể Hữu-hình : Thân-xác

2.— Thể Vô-hình : Linh-hồn

1. *Thể Hữu-hình* tức là thân-xác ta hợp Ngũ-hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tạo nên di dưỡng nuôi nấng bằng các chất: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ở trong rau-củ, thịt cá vân-vân, mà người ta thường dùng hàng ngày để nuôi thân-xác.

(*) « Man, with his present brain, does not represent the end of evolution, but only an intermediary stage between the past heavily weighed down with memories of the beast and the future rich in higher promise — Such is Human Destiny ». Page 157 Edition The New.

American
Library

Thân-xác ta sinh bởi cái tinh-khí cũng thuộc về thê-chất ấy, sinh sống lớn lên cũng bằng Ngũ-hành, cho nên lúc chết đi nó bị tan rã ra mỗi chất lại trở về nguyên-thì của nó, cái thì tan vào đất, cái thì ở đất để nuôi cây cối, thành rau cỏ lại để di nuôi người và vật.

Đó là sự biến-chuyen của Ngũ-hành trong Tạo-hóa. Phàm sự-vật trong Trời Đất có hợp át có tan, có sinh át có tử, có thủy có chung, đó là cái luật dĩ nhiên của Tạo-hóa.

Cho nên thân-xác hợp bằng Ngũ-hành át phải tan rã mà về với nguyên-thì của nó, cũng như phần vô hình trong người ta sau khi chết đi cái tinh-thần, cái linh-hồn át trở lại với có tinh-thần độc-nhất của Trời-đất.

2.— *Thê Vô-hình*: Người ta hơn muôn vật nhờ ở Trí-tuệ biết suy nghĩ, phán-đoán, phân-biệt được điều phải lẽ trái, việc lành sự ác vân vân. Cái trí-tuệ của con Người tức là cái lợi-khí để tự giữ mình chống chịu với muôn sức mạnh của Trời-đất và muôn loài.

Ông Pascal nói: « Người là cây sậy biết nghĩ ». Thật thế, cái thân-xác ta rất mỏng manh, ròn rã, một con trùng nhỏ, một sức mạnh của thú dữ cũng có thể giết được ta, cầu xé ta, nhưng nhờ có trí-tuệ con Người đã vượt lên trên những sự tai nguy ấy mà sống ở trên hàng chục-tiền muôn loài Đức Khòng-Tử nói: « Người ta bẩm sinh ra có khí, có hồn, khí hồn phách hội lại gọi là Sinh ». (Khòng-Tử Gia-ngũ. Thiên Ai-Công văn-chính thứ 17).

Hóa cho nên cảm thông được sự kết-hợp đó ta thấy rõ ở trong người ta ngoài cái thân-xác hữu hình lại còn có một cái gì thiêng-liêng vô hình tồn tại ở trong, tức là người ta ở đời có Tính có Mệnh, có Sống có Chết.

Lỗ Ai-Công hỏi Đức Phu-Tử rằng:

— « Tính Mệnh của Người là nghĩa làm sao ? »

Đức Phu-Tử trả lời rằng:

« Chia một phần ở trong Đạo của Trời ra gọi là Mệnh, hình rõ ra cái lý Một gọi là Tính, biến hóa Âm Dương mà thành ra có Tượng, có Hình thì gọi là Sinh, hóa đến cùng số hết gọi là Chết. Cho nên Mệnh là cái bắt đầu của Tính, Tử là cái cuối cùng của Sinh, có thủy có chung vậy ».

Trong sách Y-học bí truyền của Tất-Sinh-Bach có đoạn Chu-Tu nói rằng: « Võ-cực là Thái-cực, Thái-cực động sinh Dương, Tính sinh Âm, cái gốc sinh ra con người ta vốn là bởi ở cái Âm Dương của Trời Đất ».

Lại nói rằng:

« Trời lấy Âm Dương Ngũ-hành hóa sinh muôn vật, lấy khí để làm thành hình mà cái lý bẩm sinh ra. Như vậy cái tinh của Thiên-mệnh có thể là cái gốc của sự sinh ra người vậy ». Lúc Âm-Dương chưa giao hợp nhau, lúc mới đầu có cái tư-tưởng của hai giống đực cái nghĩa là cái lý Thái-cực trong óc loài người theo Thiên-lý Dương cứng Âm mềm. Nhân cái lý đó cái hồn phách của con Người sau này mới có do ở cha mẹ tạo nên căn-bản hay là cái nguyên-thần của con Người. Nhân có hai cái khí âm dương thanh trạc, lên xuống ấy mới có sự giao với nhau, ôm bọc lấy nhau, hợp nhau rồi biến hóa mà dần dần lớn lên.

Ai mà không biết nhờ cái tinh-khí của cha hòa hợp với khí-huyết của mẹ mới thành ra thai-nghén. Ta chỉ biết cái thai nghén nhờ cái lẽ đó mà sinh ra ta, không biết sự sinh đẻ còn nhờ ở cái khí Âm Dương tụ hợp do ở cái lý Thái-cực mà ra vậy. Cái lý đó là cái Lương năng của hai khí âm-dương mà ta gọi là Quỷ-Thần. Quỷ là cái Phách của con Người linh thiêng, tức là cái Tinh-Tinh của tâm con Người. Thần là cái Hồn linh-thiêng của con người tức là cái Lương-Tri ngộ tính của con người. Theo các bậc Hiền-triết Âu-tây cũng nói: « Il existe en nous un ange et une bête » nghĩa là « Trong chúng ta có một vị Thần-linh và một con Quỷ-xú ».

Cho nên theo đạo Nho cho là: Cái lý Thái-cực ở trong người là cái « Linh thiêng » của Hồn Phách, tuy nó không rời khỏi hai khí Âm Dương, mà Quỷ Thần ở cái lý trước khi Quỷ Thần đến để thành hình, thì cái khí vẫn không rời cái hình, nên cái khí là cái gốc của Hình vậy.

(Còn tiếp)

NGUYỄN-MẠNH-BẢO





VIỆT-NAM TRÊN ĐƯỜNG GIẢI - PHÓNG *

(Tiếp theo V.H.N.S. số 52)

BAO-LA cur-si
hiến-khảo

VIỆT-NAM QUANG-PHỤC-HỘI

Táng 5-1912, dưới nhiệt-hứng của Cách-mạng Trung-Quốc thành công, các nhà cách-mạng Việt-Nam họp đại hội-nghị tại Quảng-Đông để tuyên-bố lập nền Cộng-Hòa tương lai của Việt-Nam và thành phần Chính-phủ lâm thời.

Cuộc thảo-luận hết sức gay-go. Phái quân-chủ toàn thè là người Nam-Việt, có ông Nguyễn Thần-Hiển lãnh-tụ (tháng 5, 1915 ông bị bắt ở Hồng-Kông, kêu án xủ-tử và bị hành-quyết ngày 24 tháng 1 năm 1916), nhất định không thay đổi lập trường. Không khí buồn thảo-luận quá sôi nổi, ngôn-ngữ lầm kinh kém lẽ dộ; ông Hoàng-Trọng-Mậu trong lúc tranh biện kịch liệt với Kỳ Ngoại-Hầu Cường-Đề, ông hươi cây gậy nối tay làm đụng ngài, nên có người buộc ông phạm tội « khi quân ». Trước cái viễn ảnh tan vỡ, cụ Phan-Bội-Châu hết sức khuyên can, kêu gọi tinh đoàn-kết, sau cùng một giải-pháp dung hòa được chấp nhận là cử Kỳ Ngoại-Hầu Cường-Đề giữ chức « Tòng Đại-Biều » hay nói một cách khác là « Tòng-Thống ».

* Bài này viết với những tài-liệu của Văn-Khổ chưa hề đăng tải bao giờ.

VĂN-HÓA — SỐ 53

Các ông sau này được cử :

Bộ-Trưởng Ngoại-Giao	: Cụ Phan-Bội-Châu
— Tu-Pháp	: Ông Tán.Thuật
— Tài-Chánh	: Ông Nguyễn.Thần.Hiển
— Chiên-vụ	: Ông Hoàng Trọng.Mậu
— Nội-vụ	: Ông Nguyễn.Cầm.Giang tức Hải.Thần
Cố-vấn	: Ông Đặng.Hữu.Bảng

Chánh-phủ lâm thời này có nhiệm-vụ thực hiện giải-phóng dân-tộc, có quyền sử dụng các phương-tiện của Việt-Nam Quang Phục Hội mà qui chế, hệ thống điều hành, chương trình hoạt động, đều mô phỏng theo tổ chức Quốc-Dân-Đảng.

Đè lập nền tài-chánh, hội có phát hành 3 loại chi-tệ tín-phiếu gồm có giấy 50, 10 và 5đ.

*L*oại I — Trang mặt : trinh văn viết bằng quốc ngữ, góc tả mang số bạc; góc hữu, phía trên có hình vẽ 2 lá cờ đặt trên 3 chùm súng, một cái trống nhỏ, và cái kèn.

Trang trái : trinh văn viết bằng Hán-tự.

Thuật khắc khá tinh-xảo, 2 phía tín-phiếu có màu sắc lợt và khác nhau.

Tín-phiếu in tại Hồng-Kông, cuối năm 1912, nhờ sự giúp đỡ của ông Hou Cheou Lin, Thư-ký tại Toà Lãnh-sự Đức, là một thân giao của Kỳ Ngoại-Hầu Cường-Đề.

Tín-phiếu lưu-hành tại Nam-Việt trong 2 năm 1912 và 1913, nhờ công-tác của các ông Gilbert Chiểu, Trương-duy-Toàn v.v... một số Hoa-kiều đảng viên của hội và chính tay Kỳ Ngoại-Hầu Cường-Đề, khi ngài đã trốn sang Nam-Việt để vận-dộng nhất là trong giới các nhà giàu ở thôn quê hăng-hái đóng góp.

Số tiền lưu-hành rất quan-trọng, nên các công việc tổ-chức phá rối trị an được phát-triển mạnh.

Cũng nhờ có số tiền này mà khi ngài bị bắt tại Hồng-Kông mới có thể trả 2.000\$ thế chân tại ngoại và thanh-toán mọi thứ chi-phí.

Cuối tháng 7, ngài và ba bạn đồng-chí lên đường sang Đức và toàn Âu-Châu để quan-sát, rồi trở về lối Bắc-Kinh bằng xe lửa xuyên Tây-Bá-Lợi-Á.

VĂN-HÓA — SỐ 53

Loại II. — Là thứ tín-phiếu quân dụng, theo một kiểu mẫu của Quốc-Dân-Đảng, in tại Quảng-Đông, năm 1912, do cụ Phan-Bội-Châu trông nom.

Số tín-phiếu in ra đều đếm ký tại một hiệu thuốc gần cửa Bắc thành Quảng-Đông cho đến khi nhà thuốc này bị đóng cửa thì lại chuyền về Trường-Học Hoa-Đức vào trung tuần năm 1913 sau một cuộc tảo thanh của nhà cầm quyền Pháp.

Loại tín-phiếu này được một hiệp-hội hỗ trợ của người Trung-hoa chiết khấu bằng 50% của định giá.

Hiệp-Hội này cũng thành lập cùng năm 1912 và trong, nhiều trường hợp đã giúp cho Chính-phủ lâm thời Việt-Nam những ngân-khoản to tát.

Về hình-thức loại tín-phiếu này giống loại I.

Trang mặt: có hình vẽ màu đỏ và lam, đăng ký viết bằng hán-tự. Tê giá kẻ bằng hán-tự; phía dưới là niên hiệu phát hành 1912.

Từ trên xuống dưới: hàng chữ đầu là « *Việt-Nam Phục-Hưng Quốc-Quân* », hàng chữ thứ nhì là « *Quân-Đội nhu-cầu tín phiếu* ».

Bên hữu có câu « *Sẽ hoàn lại nguyên giá sau 2 năm khi cách-mạng thành công — Những người giả mạo sẽ bị nghiêm-trị* ». Bên tả là câu « *Tín-phiếu này phải được lưu dung với mệnh-giá đã định — Cấm ai làm ngăn trở sự lưu hành* »,

Trang trái: hình vẽ bầu dục, sắc lục và nâu, trên có hai chữ « *Sao-Nam* » (biệt-hiệu của cụ Phan-Bội-Châu) với hàng thủ tự « *Đã khám và cho phép phát hành* » dưới có con dấu khắc 2 chữ « *Trọng Mậu* » (tên ông Bộ-Trưởng Chiến-vụ) và niên-hiệu phát hành 1912.

Loại tín-phiếu này lưu hành không có kết-quả vì bị loại I làm mất giá-trị (loại này do Kỳ Ngoại-Hầu Cường-Đề chủ trương).

Loại III. — Tín-phiếu này lưu hành tại Nam-Việt vào khoảng năm 1916, giá 50\$.

Trang mặt: niên-hiệu 1913, mang chữ ký của Kỳ Ngoại-Hầu Cường-Đề. Góc tả phía dưới là hình vẽ của một ngôi lăng-tầm. Các góc khác đều có số 50\$.

Trang trái: có hình bầu dục, trong vẽ hai người khiêng một cái kiệu và nhiều người khác cùng đi qua trên cái cầu nhỏ mệt vãy.

CHIẾN-DỊCH KHỦNG-BỐ TRONG NĂM 1913

Chiến-dịch này đã được nghiên-cứu rất kỹ lưỡng và sự phản công rất thận trọng, quyết định từ tháng 7 năm 1912.

Đại cương chia làm hai ngành: ngoại-giao, hải-ngoại phủ thắc cho ông Nguyễn-Thần-Hiển tự Quế-Sơn, đặt trung tâm hoạt động tại Hàng-Châu, thủ phủ của tỉnh Triết-Giang, thường là chốn dừng chân của các nhà cách-mạng quốc-tế.

Về quốc-nội thì cho phát động một phong-trào khủng-bố phá hoại để đến cướp chính quyền.

Sau khi cách-mạng Trung-Quốc thành công, nhà Mãn-Thanh bị truất phế, nền cộng-hòa được thành lập dưới sự lãnh-dạo của ông Tôn-Dật-Tiên và Quốc-Dân-Đảng.

Nhưng không bao lâu thì Viên-Thể-Khai lại lợi dụng thời cơ đẹp đỗ co-sở cộng-hòa, định tái lập nền quân-chủ để làm đế-chủ Trung-Hoa.

Dân chúng Trung-Hoa và các nhà cách-mạng vì đó lại phải lâm vào một cuộc cách-mạng thứ hai khiếp cho phong trào giải-phóng Việt-Nam cũng bị ảnh hưởng mất nhiều co-hội thuận tiện.

Trái lại, tại Việt-Nam thì cao trào cách-mạng, ngày càng sôi nổi, lòng căm thù người Pháp đã đến cực độ, mà những biến-cố sau đây là những điểm đánh dấu các giai-doạn quan hệ nhất:

CUỘC ÂM-MƯU NỘI LOẠT TẠI SÀI-GÒN — CHỢ-LỚN (THÁNG 3 NĂM 1913)

Có một số đồng bào Bình-Thnận đã rất bí mật xúc tiến với Kỳ Ngoại-Hầu, đề thành lập tại Nam-Việt và tại Cao-Miên một hội kín. Sự hoạt động của chi hội Nam-Việt đã được ủy cho một chàng thiếu-niên tên là Phan-Phát-Sanh, mới 17 tuổi, con của một viên lính Cảnh-sát tại Chợ-lớn. Nhờ được tuổi trẻ, Pháp không để ý, nên cậu bé đã len-lỏi khắp nơi để cõi động và xúc tiến các việc bố trí trong khắp thành Sài-gòn và Chợ-lớn. Kể đó liên-tiếp có những biến-cố xảy ra như sau :

Ngày 24 tháng 3, Pháp tìm thấy nhiều quả bom đặt tại các địa-diểm quan hệ trong vùng Sài-gòn, hay gần các công-thự như Phủ Toàn-Quyền, Thủ Thống-Đốc, Pháp Viện, trại lính Ô-Ma v.v....

Đêm đến có nhiều truyền đơn bò vào phong bì rải ở nhiều nơi. Các truyền đơn này báo tin sẽ phục-hưng ngôi hoàng-dế « Phan Xích Long », dưới mỗi truyền đơn có hình nhiều lá cờ, lá thì vẽ rồng, lá thì có hình mặt trời màu bạc trên nền thắm giống như huy-hiệu của quân cách-mạng Trung-Hoa nỗi dậy chống nhà Thanh, và nhiều biều-hiệu khác cũng có tánh cách lạ-lùng và bí-mật.

Trong vườn biệt-thự của viên Tông-Đốc danh dự Đỗ-Hữu-Phương tìm thấy một lá cờ cách-mạng và một sắc chỉ phong chức Thủ-hiến Nam-Việt.

Ngày 28, có một cuộc biều-tinh như sau :

Sáng sớm hôm ấy thấy có nhiều nhóm người ở từ các làng dọc theo sông Vành Cỏ Tây boi thuyền kéo về hướng Chợ-lớn. Họ đều mặc y phục trắng, không may cờ, đầu chít khăn trắng, không vó trang. Có độ một trăm người tụ họp ngang cạnh Tòa-bổ thì bị bắt, nhưng họ không chống cự lại, còn những người đứng xa thì tự ý giải-tán.

Cuộc điều-trá sau này cho biết rằng: các nhóm dân-chúng tập trung hôm ấy có mục-dịch họp thành đám biều-tinh, và những quả bom tìm thấy ở Sài-gòn, định sẽ đem quăng để gây thiệt hại. Nhưng đến phút cuối cùng cậu Sanh bị bắt ở Phan-Thiết, nên mọi việc đều đồ vỡ.

Trong số non trăm người bị bắt nói trên thì 7 người đã vượt ngục, còn ngót trăm người bị đưa ra tòa án Đại-hình ngày 13 tháng 11 năm 1913. Tòa họp 14 phiên, kêu 34 án, cậu Phan-Phát-Sanh bị khở sai chung thân dày đi Guyane, nhưng tầu này đi gần được nửa đường thì trận Thế-Chiến thứ 1 bùng nổ, tầu được lệnh trở lui. Nhờ vậy cậu khỏi phải lưu đày tại một nơi có tiếng là địa-ngục của các địa-ngục lao tù.

HÀNH-TRÌNH CỦA KỲ NGOẠI-HẦU CƯỜNG-ĐÈ VỀ NAM-VIỆT

Theo các tin tức chuyền qua Hồng-Kông và những người sang yết-kiến ngài đều chứng tỏ là tinh-thần cách-mạng của đồng-bào đã trưởng thành và cần phải hành-dộng gấp, nên ngài quyết định hồi hương cho gần chiến-dịa để điều khiển.

Ngày ngài đáp tầu không được rõ, nhưng có thể úc đoán vào khoảng giữa tháng 1 và tháng 6 năm 1913, căn cứ nơi các bức thư ngài gửi cho các ông Hou Cheou Liu, thư-ký Lãnh-Sự-Quán Đức tại Hồng-Kông, Sie Ing Pie, thư

ký Chánh-Phủ Cách-mạng Quảng-Đông và ông Trần-Tử-Giác, một người bạn Trung-Hoa, đề tin cho các ông này biết ngài sẽ vắng mặt để di Âu-Châu (có nghĩa lóng là Việt-Nam) và trong thời-kỳ này cụ Phan-Bội-Châu sẽ thay mặt ngài xử lý các công việc.

Ngoài các thư này, người ta còn tìm thấy một quyền sò tay có ghi những số tiền và phí tôn-xé dịch.

Hồi đó, Kỳ Ngoại-Hầu chưa qua Sài-gòn ngay mà còn dừng chân ít lâu tại Tân-Gia-Ba để nghe ngóng tin tức. Ngày 21 tháng 3, ngài có triệu tập các đồng-chí để báo tin cho biết. Rồi có lẽ vào trung tuần tháng 4, ngài mới về Sài-gòn và lưu lại hai tháng. Đến tháng 6, mới rời Sài-gòn vào sau khi âm mưu của Phan-Phát-Sanh thất bại.

Thời gian ở Sài-gòn, ngài lùn trú tại nhà Ông Gilbert Chiểu, hay Khách-sạn Lực-Tinh, do một "me tây" giải nghệ làm quản-lý. Ngài dùng một giấy thuê thân giả mang tên một nông-dân thường, do ông Đặng-Bỉnh-Thành cấp.

Ngài dùng thuyền đi hiều dù đồng-bào các tỉnh Vĩnh-Long, Cần-Thơ và Châu-Đốc.

NÉM BOM Ở BẮC-VIỆT — 2 VỤ MƯU-SÁT Ở THÁI-BÌNH VÀ KHÁCH-SẠN HÀ-NỘI

Ngày 12 tháng 4, 1913 cuộc cách-mạng bạo động bắt đầu trước hết hạ sát viên Tuần-phủ Thái-Bình, trên một đại-lộ giữa thành phố Thái-Bình vào lúc 11 giờ 30. Nạn-nhơm bị cách-mạng kết-án phản-bội quyền lợi dân-tộc và làm tay sai đặc lực cho thực-dân Pháp,

Ngày 26 tháng 4, tại khách sạn Hà-nội, lúc 7 giờ 30 tối, quăng một trái bom làm chết 2 thiếu-tá Quân-đội Pháp : Montgrand và Chapuis cùng một người Việt-Nam, và gây trọng thương cho 12 lính Pháp và Việt.

2 vụ ám-sát này có tánh cách táo bạo và chứng-minh rõ ràng mục-tiêu chính-trị của nó Chính phủ Bảo-Hộ nghĩ không thể giữ những thủ tục tư-pháp thời bình, nên ngày 7 tháng 5, 1913, bèn cho ra nghị-định lập Ủy-Ban Đại-Hình để điều tra và xét xử các án chính-trị.

Thành phần gồm có :

Ô.Ô. Bourcier Saint Chaffray
Logerot Thị-Trưởng Hà-nội

Chủ-tịch
Hội-viên

Phụ túy với việc thành-lập cơ quan tư-pháp này, hai tòa án Thái-Bình và Hà-nội mở cuộc điều-tra, bắt hơn 120 tình nghi tổng-giam vào lao Hôa-Lò, nhưng thủ-phạm thì không có một lời khai nào có giá-trị để khai thác.

Song song với tư-pháp, về mặt hành-chánh, ngoài biên-thùy thì viên Khâm-sứ Bắc-kỳ cho áp-dụng các biện-pháp kiềm xét rất nghiêm ngặt, ở Lạng-Sơn chận bắt được một nhóm cách-mạng định vượt biên-giới, xét thấy có mang theo nhiều tài-liệu viết bằng ước-ngữ có vẻ khả nghi nên đều bị bắt. Trong số ấy có một người đứng ra nhận nhận chính ông ta là thủ-phạm hai vụ bạo động vừa rồi !

Trong lúc này thì ở Thái-Bình cũng có ông Nguyễn-Khắc-Cần cũng vô ngực tự xưng là thủ-phạm ! Có lẽ các ông đã định trước cố ý đánh lạc hướng cuộc điều tra, cho các thủ phạm-chánh có thời giờ trốn thoát, hoặc các ông muốn gây ra nỗi kinh-vấn để gây khó khăn cho các tòa án sau này ?

Sau bao tuần lě điều-tra, mới tìm ra thủ-phạm chính trong số các người tình nghi bị bắt tức là ông Phan-văn-Trang hay là Chang. Đồng thời cơ-quan công-an Mật-thám tại các nơi cũng hăng hái vượt mục do các quan đầu tinh cầm đầu như viên Tòng-Đốc Hà-Đông, Tuần-Vũ Thái-Bình và Lạng-Sơn v.v. Nhái là Tòng-Đốc Hà-Đông rất hành-diện về việc đem nạp hai quả bom xét thấy ở gần Hà-nội và 1 quả ở La-Khê, gần Bắc-Ninh. Rồi thì những người lưu giữ các vò-kí đó đều bị bắt giam tra tấn, đến nỗi phải cung khai nhiều điều quan trọng khiến người Pháp hiểu cách bùa lưỡi cùng nơi, lùng bắt những nhà cách-mạng hiện còn lẩn trốn.

Thực hiện công việc này không phải dung dí đơn thuần một sớm một chiều mà thành công được, vì đối thủ của Pháp là những tay cách-mạng thành thục lão-luyện, có những thủ-doạn ghê-gớm, những mánh khóc tài tình để tránh lưới và những hành động rất vò đoán để thoát hiểm họa. Tức như vụ ông Đinh-Kinh-Luân tự Tiến-Nhi, xú-Ủy Ủy-Ban Trung-Uơng Cách-mạng Bắc-kỳ, một lãnh-tụ ưu-tú có công lao, bị Pháp theo dò, đến lúc ông sắp sa vào cạm lưới thì các đồng-chí đã hạ thủ ngay để khỏi bại-lộ những điều bí-mật do ông đảm-nhiệm bấy lâu.

Muốn bùa lưỡi rộng tới ngoại-quốc, Pháp vận động ngoại-giao yêu cầu Chính-phủ Hoàng-Gia Anh ở Hồng-Kông bắt giữ các nhà cách-mạng Việt-

Nam đưa về Hà-nội. Như thế số nạn-nhân phàn nhiều vô tội bị tổng giam lên đến 254 người, nhưng sau nhiều tuần lě điều tra thì 170 được trả tự do, còn lại 84 người chờ ngày ra tòa lãnh án.

Các bị cáo, hầu hết là văn-thân, sĩ-phu mà Pháp đã gán cho hai chữ « bắt mẫn », vì lẽ thi không đỗ đạt, tương lai không triền vọng, nên theo cách-mạng để mong thay đổi chế-độ đang có cơ hội cải thiện đời sống cá-nhơn.

Những mối hiều làm như thế (vì trong số văn-thân cách-mạng có nhiều vị đã đỗ đạt hiền hách, nhưng từ chối không chịu ra làm quan) là nguyên do cho biết bao nhiêu quá thất lầm lỗi đáng tiếc đào sâu cái hổ chia rẽ hai dân-tộc Việt-Pháp non-một thế-kỷ, đem lại biết bao nhiêu tàn phá tang thương !

Trong hạng mà Pháp cho là « bắt-mẫn » làm việc « liều mạng », có những phần tử anh tuấn chịu khuê ly gia-dinh, xú-sở nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của tờ-quốc, trốn ra hải-ngoại để nếm đủ mùi tanh khổ, tìm phương tiện vào học các trường vò-bị mong thành cán-bộ tương lai cho quân đội giải-phóng nước nhà. Có những người tài ba như ông Đặng-Hữu-Bảng không bao lâu thăng đến chức thiếu-tá phụ-trách huấn luyện viên trong đạo quân của tướng Lục-Á-Sâm.

Các bị can khai thêm rằng : lực lượng cách-mạng có chừng 6 000 người toàn là chí-nguyên quân, đóng ở Trung-quốc, dưới quyền chỉ huy của sĩ-quan Việt-Nam, cựu sinh-viên các trường Võ-bị Nhật và Hoa-Việt-Nam sẽ có Trung-Quốc khuông phò tác-chiến và sự ủng-hộ của Hoa-kỳ nữa ! Tên của Hoa-kỳ đã được nhắc đến từ ngày ấy vì nhớ một cuộc du-hành sang Mỹ với ông Tân-Dật-Tiên, ông Nguyễn-Thần-Hiển của ta có đi theo và khi trở về tỏ vẻ lạc-quan tuyênl-bố Hoa-kỳ sẽ viện-trợ Việt-Nam để giành độc-lập và trùng tu xú-sở.

Kế hoạch của cách-mạng là gây khủng-bố trong nước bằng ám-sát một số các quan vào hàng coi nặng miếng đinh chung hơn tình non nước, những người bị xem như Việt-gian để uy hiếp giới quan-trường và những người có cảm tình với Pháp, thủ-tiêu các công-chức Pháp để gây hoang-mang, lo sợ cho người Âu.

Trong nước, lãnh-thổ được chia ra làm nhiều khu chiến, do một lãnh-tụ chỉ huy, như khu Nam-Định Thái-Bình, Ninh-Bình có ông Vũ-Ngọc-Thụy, tự Hán-Linh, tự Hán-Thụy ; khu Bắc-Ninh, Phúc-Yên, Bắc-Giang, Hưng-Yên, có ông Trọng-Chương, tự Hai-Thạc.

Các khu-chiến do một Uỷ-Viên điều động và tiếp-tế nhân-lực,

tài-chánh, vũ-kí Hai ông Am-Vệ và Tiển-Nhi đã kế tiếp nhau giữ trách-nhiệm này.

Ở hải-ngoại thì có sự giúp đỡ của các giới trong tân chính-phủ Cộng-hòa Trung-quốc, các sinh-viên ta được nhập học trường võ-bị khỏi trả phí tiền. Ở Quảng-Đông và Quảng-Tây có nhiều người Tàu chí-nguyên đầu quân giúp ta, họ chịu nhận phân công-tác nguy-hiểm. Viên Tông-Đốc Quảng-Đông cho thiền chuyền Thiếu-Tá Đặng-Hữu-Bảng trong quân-đội Trung-Quốc về vùng biên-cảnh Long-Châu để tùy cơ ứng-biến. Một ủy-ban người Trung-Hoa có cảm-tình được thành-lập giúp tài-chính cho ông Nguyễn-Cẩm-Giang mang một quả bom về Hà-nội định ám-sát Toàn-Quyền Đông-Dương nhưng bom không nổ, việc bắt thành-Hành-vi táo-bạo này bắt nguồn ở một bứa dạ yến hội các nhà cách-mạng Quảng-Đông, trong khi chén thù chén tặc quá vui có lời xúc-phạm đến lòng tự-ái các nhà cách-mạng Việt-Nam. Các ông ấy bảo rằng : « Kế-hoạch của cách mạng ta có tánh cách viễn-vông, xa-thực-tế, những người chủ-trương ra nó cũng chưa đủ can-dảm thực-hiện ! ». Lời nói khiêu-khích làm ông Nguyễn-Cẩm-Giang nỗi giận, tình-nghện mang bom về Việt-Nam ám-sát viên Toàn-Quyền để chứng-minh người Việt-Nam có khă-năng và kế-hoạch của họ không ảo-tưởng !

Tháng 2 năm 1913, phong-trào chọn được một số người, trong đó có ông Phan-Văn-Tráng để phụ vào các vụ ám-sát : viên tuần-vũ Thái-Bình, tổng-đốc Hà-Đông (nhưng viên này thoát chết), 2 Thiếu-tá Chapuis và Montgrand ở khách sạn Hanoi.

Ngày 7 tháng 5, ông Phan-Văn-Tráng và 2 người bạn đi công-tác bằng xe lửa bị lính xét hỏi, thấy tình nghi nên bị bắt.

Ủy-Ban Đại-Hình Hà-nội phải mất mấy tháng làm việc liên-tục mới xét xử xong vụ án quan-trọng này mà quan tòa phải trả lời 504 câu hỏi, nêu ra ít diêm pháp-lý về thủ-tục và thẩm-quyền, nhưng tòa lấy oai quyền thông qua.

Tòa tuyên 7 án tử-hình : các Ông Nguyễn-Khắc-Cần, Phan-văn-Tráng, Phan-Đệ-Quí, Vũ-ngọc-Thụy, Phạm - Hoằng - Quế, Phạm - Hoằng - Triết và Phạm-văn-Tiết.

Ngoài ra, còn nhiều án cấm-cố, khò sai hưu hạn, lưu đày, và 6 án tử hình khuyết-tịch Kỳ Ngoại-Hầu Cường-Đè, cụ Phan-Bội-Châu, ông Nguyễn-Quýnh-Chi tự Hai Thạc (con thứ hai của Cụ Tân-Thuật), Phan-Bá-Trạc và ông Nguyễn-văn-Thụy tự Thái-Xê (?), ông bị bắt ở Thượng-Hải ngày 3 tháng 1 năm

1917, bỏ xuống tàu « L'Harmand Behic » giải về Hà-nội, khi đi đàng ông tuyêt thực đe quyết sinh.

Thật là anh hùng nịnh-tho tử-bắt nịnh-tho nhục !

CÁC ÂM-MƯU NỘI DẬY TRONG THỜI-KỲ THẾ-CHIẾN I

Đứng trên cương-vị chính-trị và kinh-tế, cuộc thế chiến I (1914-1918) cũng như các chiến-tranh quá khứ và vị-lai, đã chia thế-giới ra làm hai phe đối-lập tranh-hùng : một bên là các quốc-gia Trung-Âu (Đức, Áo, Hung, Bảo), một bên là các nước đồng-minh (Pháp, Anh, Nga, Mỹ, Ý, Nhật v.v...)

Sự tham-gia chiến-tranh của Nhật bên phe Đồng-Minh có ảnh-hưởng lớn cho phong-trào giải-phóng Việt-Nam, đó là nguyên do làm cho số đông các thanh-sĩ ở Nam-Việt, mặc dù rất tha-iết với nền độc-lập của quốc-gia, nhưng trong giai-doan hiện tại các ông quyết-định lâm-thời « hưu chiến » để Pháp tánh tay chống mối hăm-dọa chung cho toàn-thể nhân-loại là chủ-nghĩa đế-quốc của Đức. Cùng trong tinh-thần ấy, Ông Nguyễn-Bá-Trạc, một đảng-viên có uy-tín của Quang-Phục-Hội ra đầu thú tại Sadee tháng 11-1914 để minh xác một chính-sách mới.

Sự thật thì ở Hải-ngoại, tình-hình nội-bộ phong-trào giải-phóng làm vào một hoàn-cảnh lùng-cùng chia rẽ : Cụ Phan-Bội-Châu và Ông Mai-Lao-Ban thì bị cầm-chân tại Quảng-Đông ; còn Ngoại-Hầu Cường-Đè sau khi di du-lịch qua các nước Âu-Châu thì về nằm tại Bắc-Kinh, ngoài Cụ Nguyễn-Thần-Hiển ra, các đồng chí khác buộc tội ngài đã lâng phí công-quỹ của hội, lại qui cho ngài trách-nhiệm khinh-suất trong việc tồ-chức các cuộc khởi-nghĩa năm 1913 để đến nỗi thất-bại thảm-thương, họ cho ngài bắt-lực rồi phủ nhận công-khai quyền lãnh-dạo tối cao của ngài.

Ở Thái-Lan, nhóm cách-mạng còn cõi giữ được một ít sinh-lực nhưng bị tài-chánh kiết quê phải thúc thủ.

Còn một đàng khác, mặc dầu chính-sách chung đã được hoạch-định, nhưng ý-chí quyết-chiến vẫn còn bồng-bột trong một số anh-hùng cá-nhân, đe gây ra những cuộc đẫm máu vô ích, vì lẻ loi, thiếu hệ-thống, thật rất phuong hại cho đai-cuộc :

CUỘC NỘI DẬY CỦA CÁC BỘ-LẠC MÂN Ở YÊN-BÁY, THÁNG 10-1914

Vào khoảng thương-tuần tháng 10-1914, viên Thống-Sứ Bắc-Kỳ được mật-báo có sự biến-động ngầm tại các bộ-lạc Mán, trên các miền Cao-

nguyên dọc hai bờ sông Hồng-Hà. Ông liền tin cho thuộc quan có trách-nhiệm, là Công-Sứ Yên-Báy, nhưng viên này phúc bẩm « tinh-hình chính-trị của tinh-ông vẫn yên, nơi đồng-rừng cũng như ở Trung-châu, chủ-quyền của Pháp không bị đe-dọa ». Nhưng cách đó 3 ngày, thì nhận được tin của Vệ-Úy Kiêm-Lâm Bắc-Hà là viên sĩ-quan chỉ-huy đệ-tam Quân-chinh Quân-khu phúc-bảo là có nhiều người khà-nghi có võ-trang ở địa-phương và một số từ Cao-nguyên Pakha (tỉnh Lao-kay) tập họp ở nhiều nơi.

Ngày 19, những nhóm này tụ họp lại một địa-diểm trên thiết-lộ nằm trong lưu-vực thương-lưu Hồng-Hà, giữa hai tỉnh Yên-Báy và Lao-kay.

Ngày 20, đồn lính khổ-dô ở Lục-An-Châu, lực-lượng 1 đại-đội, bị lối 200 người Mán tấn-công bằng súng hỏa mai, với chiến-thuật « biền người ». Trước vũ-kí thô sơ và chiến-thuật sơ-cấp như thế, trong đòn chí-bắn lai rai ra ít loạt liê-a-thanh, họ chết hơn 30 người, còn bao nhiêu bỏ chạy vào rừng tàu thoát.

Cùng một ngày nói trên, cũng có đúng độ gần Trại Hút, trên hữu ngạn sông Hồng-Hà, lực lượng Mán có lối 200 người cũng bị thiệt hại nặng nề.

Đêm 20 rạng ngày 21, có nhiều tiêu-đội Mán đến bắn vào vùng ngoại ô đô-thị Yên-Báy.

Sáng 21, nhà ga Bắc-Hà bị tập-kích, làm viên Giám-binh Schleret bị thương nhẹ, 1 lính khố xanh trúng đạn tử thương.

Thái-độ nỗi dậy của các bộ-lạc Mán làm cho nhà cầm quyền Pháp rất bất ngờ, và người Mán cũng tinh cơn ác-mộng rủ nhau trở về với những ngôi nhà hẻo-lánh, nắn lơ lửng trên các sườn núi cao vời vợi mà không một người nào ở « miền chợ » dám bén mảng đến. Rồi họ lẩn-hồi ra đầu-thú, trừ một bộ-lạc dưới quyền chỉ-huy của viên quan Mán Triệu-Qúy-Kim vẫn tiếp tục chiến đấu gây hấn.

Ngày 26 tháng 11, viên Đại-Uý Bochot mở cuộc tảo-thanh đại qui-mô để đánh tan tành của viên quan Mán vây-bắt, tịch-thu được một ít đạn-dược, tài-liệu ảo-thuật nên mới biết rằng bọn thầy phù-thủy đã xúi-giục dân Mán nồi-lên.

Mặc dù cuộc tảo-thanh này không có tính cách nguy-hiểm như những vụ ở Yên-Thé, nhưng bên Pháp có một Trung-sĩ tên Pasquier và một hạ-sĩ người Việt bị Mán phục-kích bắn chết.

Ngày 27 tháng 11, viên sĩ-quan đệ tam Quân-chinh Quân-khu Hà-Giang bắt được một người Mán tên là Trương-Nhị-Keo, tự-xưng là Phó-Vương các bộ lạc Mán và một Pháp-sư có tà-thuật thường hay xúi-giục dân Mán nồi-loạn.

Sau khi viên này bị bắt thì tinh-hình yên ổn trở lại xứ Mán Mặc-dầu thế-nhà cầm quyền Pháp cũng ra một nghị-định thiết-quân-luật trên toàn các lãnh-thổ dọc theo biên-giới Việt-Trung, và lập một tòa-án quân-sự để xét xử vào ngày 13 tháng 3, 1915 rồi kêu-nhiều án tử-hình trong số 46 can-phạm.

Sau bản tuyên-án quá-nghiêm-khắc này thì có một luồng dư-luận trong chính-giới Pháp không đồng ý-kiến về chính-sách của Bảo-Hộ. Họ chủ-trương rằng « thô-dân Mán hiền lành chất-phác, sống trong hoàn cảnh gần như dã-man, làm gì có ý-thức chính-trị, nếu có một vài cử-chỉ bạo-động thì tựu-trung cũng chẳng-phương-hai gì thật sự đến nền an-ninh công-cộng, họ đã bị người ta lợi-dụng tình-cảnh, đáng thương hại hơn là dùng không-dúng chỗ-những-biện-pháp-quá-nghiêm-khắc.

« Người Mán là một tập-doàn nhân-chủng nhỏ bé nghèo-nàn, dối-khó quanh-năm. Sống rải-rác phía-tây Bắc-Việt, giáp giới tinh Vân-Nam, chia ra làm nhiều-tộc họ, nhà-làm trong các thung-lũng hẻo-lánh-hay trên các đồi-núi cao-tận mây-xanh, chẳng-thuận-tiện chút-nào cho sự-xê-dịch từ nhà-này qua nhà-khác, trên sườn-núi có gần 90 tăđộ ! hoặc những hố sâu-vực thẳm-trùng điệp, cách-trở-nhau còn quá-trăm-ngàn-dặm, thêm vào đó cái-xu-hướng qua giao, càng-làm cho họ thêm xa với đồng-chủng và rất khó-tiếp-xúc ánh-sáng văn-minh.

« Tinh-thần-biệt-lập, ham-chuộng-tự-do cá-nhân, và vị-trí địa-du đã-tạo cho họ những yếu-tố chính-trị thuận-tiện, nên các nhà-cầm-quyền qua các thời-dai, đều cho họ một chế-dộ rộng-rãi, cho họ nhìn-nhận một cách-tượng-trưng sự-lệ-thuộc-quan Tri-Châu Việt-Nam, nhưng trong thực-tế, họ chỉ-thừa-hành những chi-thị do người-lãnh-đạo của họ ban-ra. Những người-lãnh-đạo này lại-thác quyền-hành ở tay các thầy-phù-thủy vô-cùng-thể-lực và gian-giảo.

« Người Mán còn mê-tín thờ-kính ngẫu-tượng, bái-vật như người-tiền-sử. Sống trong những-diều-kiện như-thế thì trách-nào họ khỏi bị lợi-dụng để đưa đến chỗ-chết-thảm-thương như họ đã-nếm qua.

« Mỗi người Mán đều có tin-tưởng rằng đời họ bị sự-chi-phối của một vị-thần-linh, họ có thể-trở-nên-phú-quí-sung-túc hay nghèo-khổ triền-miên tùy-theo họ-biết làm-dep lòng hoắc-phật ý-vị-thần-linh ấy, qua sự-trung-gian của các tên

phù thủy. Vì thế mà bọn lưu-manh này mới xúi-giục những tâm hồn ngày thứ khờ dại, trí thức không vượt qua khỏi những tác-động nhu-cầu thè-chất dè dám mài gươm, đúc súng, mang cờ ra trận, đem thân làm bia cho súng đạn kè cung không lấy chi làm lạ vậy.

« Họ đã được các tên phù thủy nhồi sọ đi chinh phục « trời-dất », phát cho họ những lá bùa hộ mạng nói là có phép che đạn, giữ cho thân họ không bao giờ bị thương tích sứt mẻ, thế là họ rủ nhau kết đoàn 5 lú 7, từ trên các dồi núi cao chót vót đổ xuống đồng bằng theo mệnh lệnh của thần-linh chỉ bảo.

« Họ đi, đi mãi trên các đường rừng núi đến lúc nào dầu va phải mũi súng của nhà cầm quyền, cản trở họ, thì họ ngạc-nhiên phản đối, nên bị hạ sát hàng chục nhân mạng.

« Cuộc âm-mưu nỗi-loạn, chung qui chỉ có thể mà được thời-to khoáng đại, được quan-hệ-hóa một cách sống-sượng để làm phương-tiện chánh-trị. Cái tâm địa « giận cá chém thớt » của một số người đã bị ám-ảnh, cho rằng địch thủ cách-mạng Việt-Nam có phép « vô sở bất định », dầu nǎo kẽm sáng suốt để trắc lường thời-cuộc đã làm một việc vô nhân đạo, bì ồi gây ảnh-hưởng xấu cho các bộ-lạc khác như Thái, Mèo, Lô-Lô, v.v... »

Tiên đây là lời bình-phàn chủ-quan của một số người Pháp sai thực tế, vì chính những người khởi-nghĩa Việt-Nam đã giật giây các thầy phù-thủy « tiễn bộ » để gây một tình hình bất an ở miền rừng núi, dặng áp-dǎo tinh thần người Pháp mà các kỷ-niệm du-kích có sức mạnh làm cho họ thất-dám kinh-hồn !

CUỘC ÂM-MƯU ĐÀO-CHÁNH « HÀ-NỘI – VÂN-NAM » (tháng 10-1914)

Thượng tuần tháng 9-1914, đại-diện của Bộ Ngoại-Giao Chính-Phủ Vân-Nam đánh điện cho biết sự hiện-diện ở Vân-Nam của Ông Đỗ-Chân-Thiết, một nhà cách-mạng đang vận-động tuyên-truyền trong nhân-viên Sở Hòa-xa Vân-Nam, và viên Giám-Đốc cơ-quan này cũng xác-nhận rằng một số người thuộc liêu của ông cũng bị ảnh-hưởng.

Song song với sự-kiện này, Thủ Thống-Sứ Bắc-Kỳ cũng có thư thập dược nhiều tin tức phù hợp với các nhận-xét nói trên.

Ông Đỗ-Chân-Thiết tuyên-truyền âm-mưu đào chánh và trong trường hợp cách-mạng phát động thì sẽ có những quân cách-mạng ở ngoại-quốc vượt giới về tiếp tay, do cụ Phan-Bội-Châu chỉ-huy.

Ông định ám-sát bằng bom các chính-khách Pháp và Việt trong một ngày nhất định nào đó, dè khỏi công một lúc.

Ông bị bắt và cuộc điều-tra tiến hành rất mau, nên các đảng-viên đều bị bỏ lỡi bắt trọn.

Ngày 23 tháng 10, trong một ngôi chùa gần Hà-nội, 8 người chuyên-môn bị bắt với một số dụng-cụ để chế bom và chất nổ,

Cùng trong một ngày này có 12 người thành-phần là văn-thân và viên-chức hạ cấp của sở hòa-xa ở Vân-Nam vượt giới về đến Lao-Kay, Yên-Báy và Hải-Dương thì bị bắt. Họ khai là đảng viên phong-trào giải-phóng Việt-Nam về Việt-Nam liên-lạc để phát-động đào chánh.

Tất cả các can phạm đều bị đưa ra Tòa-án Quân-sự Yên-Báy xét xử, tòa kêu 18 án tử-hình, trong số có 4 án khuyết-tịch. Các tội-nhân đều bị hành quyết ngày 2 tháng 12.

VỤ BẮNG-CẤP SẮC-PHONG Ở HÀ-NỘI (tháng 12-1914)

Vào tối hạ tuần tháng 11-1914, Thủ Thống-Sứ Bắc-Kỳ được mật báo có một hội kín chống chánh-phủ Pháp thành-lập tại Hà-nội. Hội này có điều tân-ky là công khai bán các văn-bằng và sắc-phong đủ các cấp bậc.

Sở mật-thám liền mở cuộc điều-tra, bắt được một số văn-bằng sắc phong, rồi ngày 4 tháng 12, cho soát các nhà số 13 phố Hàng-Bông thụ nhuộm, 33 Đại-lộ Henri Rivière và 51 phố Borgnis des Bordes, bắt được nhiều tài-liệu quan-trọng trong ấy có những bản tuyên-ngôn viết bằng mục-hóa học kêu gọi dân-tộc đoàn-kết giải-phóng quốc-gia, những bản-dò các vị-trí quân-sự nội thành Hà-nội và một danh sách 100 đảng-viên.

Các người này, cư-trú rải-rác trong các tỉnh Trung-châu, hay tại Hà-nội, hoặc nhân-viên giúp việc các cơ-quan quân-chính: có hai lính khố-đồ, 1 lính kỵ-bin, 1 khán-hộ quân-y, 1 Trung-đội-trưởng Tế-mục-vụ Khổ-xanh, đều bị bắt cùng người chủ mưu là ông Lương-Minh-Hiền, lao-công nhà ông Bonjour, công-sứ tri-sĩ.

Hội kín này có một ngân-quỹ khá, nhờ sự bán văn-bằng sắc phong, để chi-tiêu về việc tuyên-truyền, trụ-sở đặt tại nhà của một người « boy » trong nhà của một công-dân Pháp.

Hội này kết-nạp những phần tử cách-mạng trong giới công-nhân giúp Pháp.

Ông Lương-Minh-Hiền nhận một dịp theo chủ sang Ván-Nam đã được thụ ủy và khi về Hà-nội đem các chi-thị ra thực hiện, nhưng vì ông có tính quá khinh suất, thiếu dè dặt thận trọng, nên mật-thám khám phá được một cách dễ dàng bắt-trọn bộ đưa ra tòa-án quân-sự xét xử. Kết cục có 33 người bị kết án, trong số có 7 án tử-hình, 2 án lưu đày, 11 án khò-sai chung thân, 9 án khò-sai và giam cầm hữu hạn.

VỤ ÂM-MƯU NỘI DẬY Ở PHÚ-THỌ (tháng 1-1915)

Đêm 6 rạng ngày 7 tháng 1-1915, mọi vật đang chìm đắm trong giấc điệp, ngoài trời tối như mực, sương sa lác đác, gió Bắc thổi lạnh như cắt thì thình-lình tiếng mô ở các vọng-gác đồn lính khò-xanh Phú-Thọ nồi nhiều hối bão động, xé tan không khí yên tĩnh của đêm khuya. Rồi lửa hông của các cây đuốc nồi lên đỏ cả bầu trời : đồn Phú-Thọ bị 150 nghĩa-quân Việt-Nam tấn công bằng súng trường, rựa, dao, gậy tầm vông, họ đã trèo qua khỏi lớp thành ngoài, định chiếm lấy pháo đài trung-ương và nhà ở của viên trưởng đồn, Giám-Binh Lambert.

Lính khò-xanh trong đồn chống cự lại quyết-liệt và nhót Hòa-lực mạnh bội phần, nền họ đầy lui rất dễ dàng, gây thiệt hại nặng nề cho nghĩa-bin, còn trong đồn chỉ có 1 lính tử trận, 3 người bị thương nhẹ kè cả vợ viên Giám-bin Lambert.

Cuộc tấn công chớp nhoáng cũng kết-thúc một cách cấp tốc. Sáng ra không ai ngờ đêm vừa qua đã có đồ máu dữ-dội tại Phú-Thọ ; công việc điều-tra truy-tầm thủ-phạm cũng bắt đầu mau le : một số người tình-nghi bị bắt câu lưu, trong số có ông Tòng Chế được coi như chính-phạm. Ông bị tóm trong lúc ông già và có thiện chí đem nộp xác chết của người làm công ở nhà ông, tên là Hoàng-Văn-Khoa mà ông khai nó đã đứng ra lãnh đạo vụ bạo-dộng vừa rồi. Nhưng sau này người ta biết rằng sau khi anh này bị thương, đã bị ông Tòng Chế đâm thêm cho thật chết để thủ-tiêu một nhân-chứng nguy hiểm.

Ông Tòng-Chế là người rất lợi hại mà Pháp rất sợ, một chiến-sĩ kiên gan đã hai lần bị xộ khám (năm 1909 và 1912 về hoạt-động chính trị và bạo-dộng có vũ trang). Đề-cứu các bạn, ông định gây một luồng dư luận sei-làm để Pháp tưởng rằng vụ đánh đồn Phú-Thọ chỉ là một « xuân động địa-phương ».

Ông khai rằng ông hành động theo mệnh-lệnh của lãnh-tụ tên là Nguyễn-văn-Dậu ở làng Sơn Đống, tỉnh Sơn-Tây. Ông Dậu là người có nhiều thành-tích tự xưng là « thần Tân-Viên phục sinh », có ý định phát động một phong-trào khởi-nghĩa nhất thống các tỉnh Sơn-Tây, Phú-Thọ, Hòa-Bình, Bắc-Ninh, Vĩnh-Yên và Hà-Đông, và lúc Ông bị bắt là chính ông đang sửa soạn đánh lấy Huyện Quốc-Oai, tỉnh Sơn-Tây. Ông khai có liên-lạc với Ông Lý-văn-Quyết, là một thầy phù thủy trú danh, có phep « đăng vân giá vó », biến cỏ ra người với tài diều-khiên cả thiên-lôi ! nên chi dân-chúng đều kính nể gọi là « Thầy Giời ». Chính ông Quyết đã đặt cho ông Dậu cái tên « Thần Tân-Viên phục sinh » và 3 năm về trước định đánh lấy Hà-nội, nhưng việc không thành, ông Quyết bị bắt, nên chi vụ tấn công đồn Phú-Thọ chỉ có mục đích khiêm nhường là giải thoát cho ông Quyết thoát chốn lao tù, chứ ngoài ra không biết gì đến chính-trị cao cả, v.v...»

Nhưng sự thực lại khác hẳn, vì Tòa-án Quân-sự Yên-Báy có thẩm-quyền xác-nhận sự liên-lạc giữa Phú-Thọ và phong-trào giải-phóng Việt-Nam ở hải-ngoại. Tòa án tuyên bố như sau :

« Không nên xem vụ bạo-dộng vừa rồi ở Phú-Thọ là một hành động đơn thuần, chỉ có mục-tiêu cướp của giết người, hay một việc làm tàn-bạo côn-lập, không mạch lạc, không hệ-thống của một bọn lưu-manh đạo-tặc bị hơi đồng xúi-giục, nhưng nó là một tác động của một tổ-chức quốc-gia thống nhất bao gồm vùng Vĩnh-Yên, Phúc-Yên, Thái-Nguyên, Sơn-Tây, Hưng-Yên, Hòa-Bình, Hà-Đông.

« Bàn tay giựt dây và đầu não chỉ-huy chính là đảng chính-trị của tên cách-mạng Phan-Bội-Châu, hiện lánh-thân ở Trung-Quốc với sự khuông-phò-tà ngụy của Đức-Quốc. Hắn đã điều-khiên vụ « bom của Đỗ-chân-Thiết », vụ « bắn-cấp-sắc-phong » của Lương-Minh-Hiền. Còn trong vụ nội-loạn của các bộ-lạc Mán thì chúng ta đã thấy viên Lãnh-sự Đức ở Ván-Nam đã bỏ-tiền ra mua-thu các nhà cầm-quyền thế nào rồi !

« Một bị can tên Khuất-văn-Đức, tự Tòng-Chế đã khai tháng bảy âm-lịch vừa qua, hắn có xuống Hà-nội ăn cơm tối với tên Nguyễn-văn-Dậu, tự xưng là « Thầy Tiên-Viên phục sinh », với một người Việt và một người Trung-Hoa khác trong một khách-sạn ở Phố Hàng Buồm. Hôm ấy câu chuyện được đem ra thảo-luận giữa 4 người là vấn-dề cách-mạng và kết-nạp chí-nguyên quân. Người Việt nói trên là Lý-văn-Thảo, Hoàng-Đế tương-lai của Việt-Nam !

« Một bị can khác tên Nguyễn-văn-Nguyễn tự Đỗ-Xuân khai rằng khi xuống Hà-nội cùng đi với Nguyễn-văn-Dậu có gặp một nhân-vật mà Dậu giới-thiệu đó là Lý-văn-Thảo, quốc-vương vị lai.

« Nguyễn-văn-Thảo đến Hà-nội với mục đích khuyến bảo các đảng viên nên án binh chờ đợi, đừng gây hấn trước tháng 6-1915 để phù hợp với viễn-binh do Phan-Bội-Châu và hắn điều khiển sẽ từ Trung-Hoa kéo về miền sơn cước Hòa-Bình v.v...

Trong lúc án binh chờ đợi thì chúng đã tuyên-truyền phiến-loạn, kết nạp hân-bin, nghĩa-quyền, bán văn-bằng sắc phong lấy tiền mua nguyên-liệu chế tạo thươn 7, 8 trăm quả bom tại một làng Bia (?) trong tỉnh Hà-Đông.

« Trừ một hai cá-nhan, các bị can đều không có mảy may thành ý, biết lối ăn năn, chúng xài dựng việc bào chữa trên sự phủ nhận toàn thè sự-kiện rõ ràng, nhưng Tòa-án có tai đe nghe, mắt đe thấy, và trí-não đe phán xét một cách công minh. »

Đè phụ-hợp với lý-thí-yết này, Tòa xử ngày 28 tháng 4-1915, kêu 28 án tử-hình, 10 án khò-sai chung thân, 2 cấm cõi chung thân, 4 khò sai hữu hạn.

VỤ PHÚ-THỌ THỨ HAI

Mặc dầu Tòa-án Quân-sự Yên-Báy vừa tỏ thái-độ vô cùng nghiêm-khắc, tinh thần muốn độc-lập của dân-tộc ta không phải vì thế mà giảm sút, bằng có là vài tuần sau đó Pháp nhận được cáo-giác cho biết có nhiều người di tuyên-truyền rất hăng-hái đe kết-nạp đảng-viên vào một hội kín tên là « Đồng-Bào » đe theo mục-dịch kháng Pháp.

Theo lời cung khai của các người bị bắt, xác nhận một lần nữa, âm mưu tiếp tay khuấy rối trị an của người Đức cho cách-mạng Việt-Nam một cách hứu hiệu như ở Ván-Nam họ đã giao cho cách-mạng Việt-Nam 27 súng trường

VĂN-HÓA — SỐ 53

Mauser với 3.500 viên đạn và một số vũ-kí khac để chuyen cho hai tỉnh Nam-Định và Thái-Bình.

Một đảng-viên của hội kín « Đồng-Bào » thú nhận còn nhiều hội khác đang hoạt động ráo riết, họ chẳng hề nao núng trước áp-lực gì !

Vụ này cũng do Tòa-án Quân-sự Yên-Báy xét xử, tuyên 6 án tử-hình, 5 án lưu đày và nhiều án khò-sai hữu hạn

NHỮNG VỤ NỘI ĐẬY Ở VIỆT-NAM (THÁNG 1 VÀ 2, 1916)

Khoảng đầu năm 1916, ở Nam-Việt có một luồng không khí bất an báo trước biến-cố quan trọng sắp xảy ra. Biết thế nên Pháp bắt đầu thanh trừng, bắt bớ, lục soát nhà cửa, nhất là ở các địa điểm như Mỹ-Tho, Dương-Điền, Thủ-Sơn, bắt được một quả bom tối tàn và nhiều tài-liệu minh xác sự hiện hữu hoạt động của hai đoàn-thì cách-mạng có tên là « Nghĩa Hò » và « Phản Pháp phục Nam ».

Ở Trà-Vinh có vài vụ lện-xộn không quan hệ lắm, mục đích phá công-tác của Ủy-ban tuyên-mộ lính tình nguyện sang đánh giặc bên Pháp.

Ở Biên-Hò cũng thế, một toán dân làm ngăn trở công việc tuyên binh, lính được phái đến giữ trại tự xô-xát với những người bắt mẫn nê có ít người bị thương.

Ngày 25 tháng 1, lúc 5 giờ chiều, phạm-nhân ở Lao-xá nồi dậy, có 17 tên vượt ngục, cướp súng của lính gác rồi bắn lòn với viên Công-sứ nấp sau cửa sổ Tòa-Sứ dùng súng bắn chim bắn trả. Tối đến, có lối 50 người, lúc 23 giờ kéo đến chợ Tân-Uyên, cướp và giết chết một thường dân.

Ở Bến-Tre, đêm 2 tháng 2, một toán lối 200 người vô trang bằng vũ-kí thô-so, như gậy tần vông, rựa, dáo, mác, họp thành đoàn biều-tinh, kéo nhau đi sau một lá cờ đỏ có viết 2 chữ hán tự « Nghĩa Hò », rồi đánh phá 20 ngôi nhà tại Mô Cày.

Ở Thủ-Đầu-Một ngày 6 tháng 2, có nhiều toán người nom rất hăng hái, minh xâm đầy hình, lưu động cướp phá dọc theo ranh-giới của hai tỉnh Biên-Hò và Thủ-Đầu-Một.

Ở Bà-Rịa có nhiều đám tập họp ở thôn quê, dân chúng đến sợ bỏ chạy trốn vào rừng. Ngày 12 tháng 2, có lối 100 người từ Cửa-Lẹp kéo về phía tinh lý, nhưng khi gặp quân tuần tiễu thì bỏ chạy.

VĂN-HÓA — SỐ 53

Ở Gia-Dịnh có tin nghĩa-binh đang tò-chức bạo-dông vào dịp Tết sắp đến.

Ngày 7 tháng 2, Công-Sứ Gia-Dịnh cho bắt một số người về tội tuyên-truyền mô-nghĩa-binh và bài Pháp.

Ở Tân-An ngày 7 tháng 2, viên Công-Sứ đánh điện về trung-ương phúc-trình sắp có loạn ở tỉnh ông và hiện có nhiều người đi tuyên-truyền chống Chính-phủ Pháp.

Ngày 14, viên Công-Sứ này cũng điện về Sài-gòn trình rằng tinh-ly của ông sắp bị tấn công và phải yêu cầu viện-binh.

Ở Chợ-Lớn ngày 12 tháng 2, viên Cảnh-sát-trưởng trình lên Hội-đồng Thành-phố rằng dc tin tức của vợ viên Cai Tông Phúc-Diêu-Hạ từ đồng quê tản cư lên cho biết, có một nhân-vật tên Diêu, cựu Xâ-trưởng làng Đa-Phước đang tò-chức một cuộc đại tấn công Sài-gòn.

Ngày 13, viên Đại-Lý Cần-giọc điện lên cho Công-Sứ Chợ-Lớn biết tình hình bất an và có thể có một cuộc nổi loạn sắp bùng nổ.

Mặc dầu các tin tức báo động đưa về Sài-gòn có vẻ rất phù-hợp, người Pháp vẫn hoài nghi vì không có thè nghì cách-mạng Việt-Nam dám làm một việc như thế: một cuộc tấn công vào Sài-gòn là một việc đại quy-mô, phải có những phương tiện thích ứng mà nghĩa-quân Việt-Nam chắc chắn không có: nhưng họ vẫn dè-dặt tăng cường lực lượng canh gác ở các cơ-quan trọng yếu.

Thế mà cái việc không thè xảy ra đã diễn đến một cách phủ phàng làm cho Pháp hết sức kinh-ngạc cái tinh-thần hy-sinh của dân-tộc Việt-Nam và cái ý chí mãnh liệt muốn độc-lập của ta đã lên đến cực đìem.

Cuộc tấn công anh dũng và «bướng bỉnh» ấy đã diễn ra trong các trường hợp sau đây:

Đêm 14 rạng ngày 15, 1916, lối 3 giờ sáng, mặt trăng như e sợ đã lặn mìn sau dãy núi, bầu trời như bao phủ một màn đen, thành phố đang yên lặng trong giấc nồng thì có độ 300 nghĩa binh từ các thuyền đậu dưới sông, nhẹ nhàng đỡ bộ lên bờ từ cầu Ông-Lanh xuống cầu Khánh-Hội. Tất cả đều vội y phục đèn áo cực, quần lồng đèn, cõi quấn khăn tay trắng, tay cầm dao mác, tựa, gậy tăm vông, họp thành đoàn, kéo nhau đi sau một lá hiệu kỳ mang chữ Phan-Xích-Long (tức Phan-Phát-Sanh bị kêu án khở sai chung thân và bị nhốt ở khám lén), hoàng-de vị lai của Việt-Nam.

« Họ chia nhau làm ba toán tiến vào trung-tâm thành-phố Sài-gòn bằng 3 con đường: Mac Mahon, Nemesie, Marchaise.

« Toán đường Mac Mahon có lối 80 người, đi đến số nhà 36 gặp một chiếc xe hơi chờ 2 Pháp-kiều tên là Bailly và Cachereau, do tài xế Trần-văn-Lợn lái, đi bắn đêm về, tức thì xe hơi bị tấn công, một bánh xe nổ, xe phải chệch lại, họ ùa lên xe, chém đầm loạn đả. Ông Bailly bị thương nặng, còn ông Cachereau giả vờ lấy súng nhằm bắn, nhưng súng không nạp đạn, nhỡ thê dám người tấn công mới nói ra, xe lấy dù tống ga chạy thoát vòng vây đến cảnh-sát cuộc Trung-ương báo tin.

Khi xe chạy khỏi rồi, toán quân cách-mạng nồi lèn la ó khẩu-hiệu: « Tiết Tây », « Diệt Tây » v.v... Họ tiếp tục kéo đi, đến ngã tư Đại-lộ Quảng-Đông và Mac Mahon gặp hai nhàn-viên cảnh sát đi tuần tiễu, tên Amiel và Nguyễn-văn-Nghiêm, hai người này nổ súng giết hai quân cách-mạng, làm nhiều người bị thương. Họ vẫn tiếp tục đi đến Đại-lộ Bonnard, rồi hợp làm một với hai toán kia, cùng nhau đi theo con đường Filippini xuống khám lớn.

Đến ngã tư đường d'Espagne, 50 người tách riêng ra theo lối đường d'Espagne định phá cồng sau dinh Thống-Đốc, nhưng gặp sức kháng-cự của lính gác, họ bỏ chạy trở lại đường Mac Mahon theo toán quân đường kéo xuống khám lớn.

Tại đây, chi-huy-trưởng tiêu đội lính gác, nghe tiếng la ó từ đường Lagrandière và Filippini vọng lại, bèn phái một lính gác chạy ra do thám tình hình vì lúc này là thời kỳ tuyên-mộ lính sang Pháp nên có nhiều đám tân binh rượu chè say sưa luôn phá rối trật-tự trong thành phố. Người lính gác vừa chạy đến thì bị vật ngã và tảng cho nhiều vết đâm chí mạng. Được tin chẳng lành, viên chi-huy trưởng ra lệnh cấp tốc đóng cửa sắt trước khám lớn lại và phát đạn cho lính. Trong lúc viên này sơ hở thế nào mà quân cách-mạng ở ngoài thọc giáo qua song sắt đâm trúng ông bị thương ở cầm.

Trong khám lính phản công, phía Cách-mạng có 3 người trúng đạn chết nhiều người bị thương được các đồng-chí khiêng chạy. Hàng ngũ bấy giờ tán loạn mạnh ai nấy thoát thân về các thuyền còn đậu chờ ở bến sông; một phần xuống thuyền chèo đi, một phần lối 80 người chạy dọc theo con kinh lên Chợ-Lớn, bị viên Trung-Úy Vermeren và một Trung đội Hiến-binห bắn một loạt, 4 quân cách-mạng bị trúng đạn chết, còn bao nhiêu bỏ chạy băng qua đồng ruộng hoặc lặn xuống kinh, nhưng có một số không may bị bắt.

Trên các từ thi, thấy có đeo một cái khăn tay trắng bằng vải hay lụa, trên

trên có kẻ chữ Hán chỉ cấp bậc và những khâu-hiệu khuyến khích lòng can đảm lá bùa có những chữ « Nghĩa Hòn » « Ngũ đạn ».

Các can-phạm trong vụ này bị đưa ra Tòa-án quân sự xét xử trong 4 phiên tòa, ngày 20, 21 tháng 2 và 13, 14 tháng 3, 1916.

Tòa kêu 51 án tử-hình, 18 án khò-sai hưu hạn.

Theo cuộc điều tra thì vụ này rất quan trọng, nó bao hàm phần nhiều các tỉnh Nam-Việt.

Cuộc tấn công khám lớn chỉ là giai-doạn đầu để mở màn cho một kế hoạch đại qui-mô như sau :

« Đêm 14 rạng ngày 15, tụ họp tất cả chiến-sĩ tại bến Belgique, từ đó chia thành 3 toán kéo vào trung-tâm Sài-gòn tấn công khám lớn phóng thích tất cả các tù-nhân, phát khí-giới cho họ. để tăng-cường hàng ngũ đang đánh Kho Đạn với sự yểm-hộ của ông My Han với một bộ-dội chờ sẵn sau vườn Bách Thảo. Sẽ dốt lửa từ Kho Đạn để báo hiệu cho các toán binh ở các tỉnh chực sẵn ở ngoại ô tiến vào đánh phá và chiếm thủ-thô ».

Khi được tin tấn công khám lớn thất bại thì các toán quân ở các tỉnh đóng tại ngoại ô đều giải-tán.

Cùng một ngày này, ở các tỉnh đều có những vụ nồi dập lè tè để chứng minh rằng cuộc tấn công đã sắp đặt trước :

Ở Tây-Ninh có nỗi lên ở lao-xá tinh lý, 49 tù nhân vượt ngục cướp 29 súng trường và 1 súng lục.

Ở Long-Xuyên có một toán lối hơn 50 người biều-tinh la ó khâu-hiệu và đi ăn cướp.

Ở Châu-Đốc có những vụ biều-tinh tại Tri-Tôn và Tịnh-Biên.

Tánh-cách quan-trọng và tệ nhât của các vụ này làm cho Pháp nghĩ có bàn tay người Đức nhúng vào, nhưng một điều mà họ chắc chắn hơn hết đó là ảnh-hưởng xa của những thất-bại về phương-diện quân-sự mà Pháp đang trải qua tại mặt trận chiến-tranh với Đức tại chính-quốc, nên dân-tộc Việt-Nam cho đó là một cơ-hội thuận-tiện để dẹp đỗ nguy-quyền đế-hộ mà giành lại độc-lập cho quốc-gia.

Nhắc lại những sự kiện lịch-sử đã xảy ra ở nước ta từ đầu thế-kỷ XX đến Thế-chiến thứ I, nhằm mục đích giải-phóng dân-tộc khỏi ách nô-lệ của ngoại-bang, chúng ta bùi-ngùi thương tiếc các vị anh-hùng dân-tộc đã xông pha nơi đâu tên mũi đạn, bị tù dày chết chóc thảm thương, để cho chúng ta ngày nay hưởng-thụ được ánh sáng tự-do, góp mặt với các nước độc-lập phu-cường trên thế-giới.

(Còn tiếp)

BAO-LA cu-si



Tòa-soạn VĂN-HÓA NGUYỆT-SAN

NHA VĂN-HÓA (Bộ Quốc-gia Giáo-dục)

266, Đường Công-ly — Sài-gòn

Điện-thoại: 24.633

※

- Chủ-nhiệm : NGUYỄN-KHẮC-KHAM
- Chủ-bút : THÁI-VĂN-KIỀM
- Quản-ly : BÙI-ĐÌNH-SAN
- Thư-ký : NGUYỄN-VĂN-NINH

※

Án-Quán : BÌNH-MINH

149, Đường Yên-Đồ — Sài-gòn

Tổng Phát-Hành bán lẻ : THỐNG-NHẤT

329, Đại-lộ Trần-Hưng-Đạo — Sài-gòn



MÂY

DOAN-NHÂN

Giữa tạo-vật muôn vàn sự đẹp quyến rũ giác-quan, mây quí nhất.

Cỏ hoa chưa đựng sắc hương, nhưng mộc, nở, rồi tàn. Hồng vài buồm, cúc lan bất-quá một mùa, liễu cầm cành hồi niên thiếu, ngõ xóm chỉ còn tro gốc cỗi. Duy mây thuở nọ, mây ngày nay, hợp tan hợp trước sau vẫn đấy.

Sông núi dẫu trường tồn, nhìn lâu dẽ chán : động thì chảy một chiều, bất-động một dải im lìm hay chờ vơ sừng sững, hoặc mỗi bước tái gần mới thấy. Mây biến dịch khó lường: sắc hình phương hướng, giữa biển cả hay qua song cửa, đâu chẳng có, cần thì đó, dù cao xa vẫn trước mắt bên lòng.

Bạc vàng châu báu, chỉ thỏa nguyện kiêu xa ; ông vua có, mây khi ngồi ngắm ? người đẹp điềm trang cho kẻ khác

thèm. Mây bao lúc sớm chiều rực ánh ngàn trùng kim ngọc cho ngây ngất mà chẳng xui tham-vọng, cửa nhà trời có đóng ai đâu, biết hưởng xin tùy, kho chung vô-tận.

Mây phai làn gió dài tơ bông, đáy nước mây lồng, suờn non mờ mây tỏa. Mây vướng cành tùng như màng sương tranh thủy-mạc, mây lọc ánh trăng tia nắng, dỗ hạt mưa chiều nhuộm ráng, dung hòa khói bốc lan man tự mái lều gianh nghi ngút.

Mây tụ chập chùng như núi, lô nhô nồi cù-lao mặt sóng, um tùm như rặng trúc ngàn lau che thôn vắng giữa đồng bát ngát. Ôi Bồng-đảo Doanh-Châu cõi mơ man mác thoảng bóng tiên-kiều tươi như xuân, dịu như thu, vi vút giữa ánh thiều không tắt !

Vân-trình trong sáng, gió đưa lướt cánh tới vân-dài năm sắc, hoa quỳnh tắm trăng ngát rượu, rượu bừng thơ, dệt trường gấm thêu lời vân-cầm, hoặc ngả lưng mây bạc vân du bình bồng vắng cảnh vân-hương, ngây ngất ru hồn vân-mộng...

Thanh-vân, hồng-vân, tường-vân, bạch-vân, đạm-vân, thủy-vân, thu-vân, bích-vân, chiêu-vân, anh-vân, giáng-vân... biết bao vẻ đẹp làn mây đã nhập vào ngôn ngữ để gợi những ước-mơ vàng lụa của thư-sinh ôm sách bút tiến bước đường đời, hay duyên dáng yêu-kiều của thiếu-nữ mơ màng qua hương phấn....

Mây tan như giấc mộng tỉnh dần, mây hợp cho con người hụt-giới mượn màu sắc thẩm nhuộm tâm-tinh u ẩn. Đợi vàng trăng, cánh nhẹ, trông mây biếc mới cảm sâu thu; tiễn bạn cánh buồm khuất nẻo mờ xanh mới thấu nỗi-niềm luyến tiếc; lang thang trên đường xa lạ, đồng không sông quạnh: lở lung ngọn cau, mây trắng bâng khuâng hồn xóm cũ....

Mây là cảnh vật cuối cùng cho nhận thức mà tin tưởng ở cao thanh chẳng tìm thấy giữa đáy lòng và cuộc sống; mây bay theo nhạc gió lộng mười phương, giải phóng tâm-hồn thoát khỏi tục-tình khó thỏa, đưa tới cõi tự-do không bờ không bến và chứa chan ánh sáng ảo-huyền của bức họa vô-cùng linh-động.

B.T.



HỌA-PHẨM XƯA NHẤT VỀ DÂN-TỘC ĐẠI-VIỆT



HIẾU-ỨC-QUỐC (1078)

Một họa-phẩm danh tiếng của Lý Công-Lân tức Lý Long-Miện, người đất Chu, đại-thần đời nhà Tống, miêu-họa các sứ-giả của Hiếu-Ức-Quốc, có nghĩa là nước của những người có lòng hiếu thảo, tức là nước Đại-Việt của ta vậy. Long-Miện dật-sĩ chuyên vẽ tuấn mã và ông có biệt tài vẽ 500 vị La-Hán khác nhau.

Bức họa "Hiếu-Ức-Quốc" còn tàng-trữ tại Viện Bảo-Tàng
Emile Etienne Guimet (Ba-Lê).

Mây tan như giấc mộng tĩnh dần, mây hợp cho con người hụt-giới mượn màu sắc thăm nhuộm tâm-tinh u àn. Đợi vàng trăng, cánh nhạn, trông mây biếc mới cảm sâu thu; tiễn bạn cánh buồm khuất nèo mờ xanh mới thấu nỗi-niềm luyến tiếc; lang thang trên đường xa lạ, đồng không sông quanh: lơ lửng ngọn cau, mây trắng bâng khuâng hồn xóm cũ....

Mây là cảnh vật cuối cùng cho nhận thức mà tin tưởng ở cao thanh chẳng tìm thấy giữa đáy lòng và cuộc sống; mây bay theo nhạc gió lồng mười phương, giải phóng tâm-hồn thoát khỏi tục-tinh khó thỏa, đưa tới cõi tự-do không bờ không bến và chứa chan ánh sáng ảo-huyền của bức họa vô-cùng linh-dộng.

B.T.

...và sau đây là một bài thơ của Nguyễn Khắc Ngôn:

Đêm nay trăng mờ mịt
Nhìn mây như khói khẩn
Làm sao lòng ta không
Tự do như mây bay.

HỌA-PHẨM XƯA NHẤT VỀ DÂN-TỘC ĐẠI-VIỆT



HIẾU-ÚC-QUỐC (1078)

Một họa-phẩm danh tiếng của Lý Công-Lân tức Lý Long-Miện, người đất Chu, đại-thần đời nhà Tống, miêu-họa các sứ-giả của Hiếu-Úc-Quốc, có nghĩa là nước của những người có lòng hiếu thảo, tức là nước Đại-Việt của ta vậy. Long-Miện dật-sĩ chuyên vẽ tuấn mã và ông có biệt tài vẽ 500 vị La-Hán khác nhau.

Bức họa “Hiếu-Úc-Quốc” còn tàng-trữ tại Viện Bảo-Tàng
Emile Etienne Guimet (Ba-Lê).



ĐỀN THỜ VÕ QUỐC CỘNG
(Võ - Tánh)
tại Gò - Công



KHẢO-LUẬN VỀ CHINH-PHỤ NGÂM

(Tiếp theo V.H.N.S. số 52)

Giáo-sư PHẠM VĂN DIÊU

Tựu-trung, bấy nhiêu tì-vết không là bao nhiêu trong *Chinh-phụ ngâm* đối với thành-tích vê-vang mà nhà thơ đã đạt được trong khi làm công việc tái-tạo tài-hoa ấy — nghĩa là thi-nhân không những đã diễn-tả đầy-dủ ý-nghĩa của văn Hán mà còn làm cho ý-nghĩa ấy thêm sâu-sắc —, cái công việc của con ong đi hút mật, gom-góp bao nhiêu hoa nhị xa lạ về để chế biến thành cái hay quí riêng-bié特 của mình. Trên phương-diện này, *Chinh-phụ ngâm* diễn-ca có thể xem như một sáng-tác. Và đó là một trường-hợp thành-công rực-rỡ trong phạm-vi những áng tho-văn Hán-văn chuyen-dich ra thơ quốc-âm, đời sau chưa ai vượt nỗi (1). Quả thực, nhà thơ đã thực-hiện mối cảm-úc chân-thành

(1) Khúc *Thu-dạ lữ-hoài ngâm* đời Nguyễn có thể xếp vào trường-hợp như *Chinh-phụ ngâm*, vì đó là những bằng-chứng về một hiện-tượng trong văn-học xưa : các tác-phẩm của cha ông ta một khi dịch ra lời thơ quốc-âm do bởi nỗi thông-cảm sâu-sắc của dịch-giả đồng-thời thường trở thành những áng văn-chương tài-hoa làm cho người sau quên mất nguyên-tác. Nhưng trong văn-học sử nước ta, về loại văn này, *Chinh-phụ ngâm* là tác-phẩm di tiên-phong, nhưng cũng vừa là tác-phẩm mà đời sau chưa tài-hoa nào vượt nỗi, và cũng đã để lại những ảnh-hưởng rõ-rệt trong văn *Thu-dạ lữ-hoài ngâm* (Xem Văn-học Việt-nam, Quyển III, Chương *Thu-dạ lữ-hoài ngâm* sẽ xuất-bản).

tao-nhã của mình đối với nguyên-tác, đã sống lại những xúc-động của tác-giả trước kia để tìm đến khuôn-khổ, âm-vận mới thích-đáng mà mò-tả, mà sáng-tác một lần thứ hai nữa. Trong khuôn-khổ rộng lớn của tập thơ trường-thiên bằng chữ Hán viết theo thể văn trường-đoản-cú ca, thi-sĩ đã đem thí-nghiệm chữ Việt, chọn tiếng nói, thanh-diệu của dân-tộc mà thay lời và diệu Hán, tấu-thành một khúc nhạc mới lạ, vừa thực, vừa gọn, khả-dĩ làm rung-cảm một cách nồng-thắm cả tâm-hồn Việt-nam không phân chia giai-cấp, không phân-biệt Bắc, Nam.

Đến được kết-quả như vậy, trước hết, vẫn là nhớ ở nghệ-thuật vận-dụng từ-ngữ.

Từ-ngữ Chinh-phụ ngâm sánh với Cung-oán ngâm-khúc cuối thế-kỷ XVIII là một từ-ngữ nhẹ-nhàng, trong sáng, vì nhà thơ đã biết tránh sự lạm-dụng danh-từ Hán-Việt, thay vào đó những chữ Việt vừa chải-chuốt, vừa gọn-gàng, vừa lọc-lõi thanh-tao, gọt-giữa, đúc-kết nó thành một tiếng nói văn-chương hoa-mỹ mang nặng tinh quê-hương đất nước.

Một thí-dụ về lối cụ-thề-hóa những ý-niệm trừu-tượng bằng những chất-liệu đơn-sơ mà vẫn tài-tinh :

Nước có chảy mà phiền chẳng rủa,
Cỏ có thơm mà nhở chẳng khuây.

Hai tiếng «có» và hai tiếng «chẳng» sóng đôi nhau rất dung-dị giữa hai tiếng «mở» giọng điệu rất tự-nhiên, đã khắc chạm rõ hình-ảnh nỗi buồn sâu người thiếu-phụ đang xót-xa đổi-chieu cái có ngoài cảnh-vật với cái không, cái chẳng ở trong cõi lòng mình.

Sau đây là thí-dụ về lối tả cảnh, tả tình một cách tự-nhiên, bình-dị, song vô cùng ý-nhị, tài-hoa, và chân-xác.

Tả cảnh nước non náo-động trong cái cơn bình-lửa khởi-đầu, thi-nhân đưa vào thơ mình chỉ một vài hình-ảnh bối-rối, to rộng, mênh-mông, song khêu-gợi làm sao :

Trống Tràng-thanh lung-lay bóng nguyệt,
Khói Cam-tuyễn mờ-mịt thức mây.

Nói về cảnh xuất-quân, âm-diệu câu thơ như rộn-ràng, như rối-rít,

hình-ảnh rõ cảnh quân đi, bóng cờ tiếng trống cuồn-quít rập-rình, lớp lớp người nối đuôi nhau tiến ra sa-trường :

.. Quân trước đã gần ngoài doanh Liễu,
Kỵ sau còn khuất néo Trường-duong...
.. Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng,
Hàng cờ bay trong bóng phất-phơ...

Cuộc đời liên-liếp bao nỗi lao-đao của thân chiến-sĩ ngoài biên-cương muôn dặm trập-trùng, đã được diễn-là bằng những tiếng có ý-nghĩa chính-xác nên vẫn rất sinh-động, bằng những hình-ảnh tế-nhị :

Hình khe, thế núi gần xa,
Đứt thời lại nỗi, thấp đà lại cao.

Và đây là nỗi nhớ mong sầu khổ bằng xương bằng thịt của người ly-phụ vắng chồng đã được cụ-thề-hóa một cách văn-hoa trong những hình-ảnh mỹ-tù-pháp hoặc những âm-thanh, màu-sắc thắm sâu, điu-hiu, mãi mãi thấm sâu trong lòng :

— Sương như búa, bồ mòn gốc liễu,
Tuyết đường cura, xé héo cảnh ngô.
— Cảnh buồn, người thiêl-tha lòng,
Cảnh cây sương dượm, tiếng trùng mura phun.
— Vài tiếng dế, nguyệt soi trước ốc,
Một hàng tiêu, gió thổi ngoài hiên.

Ta đã biết Chinh-phụ ngâm vốn là một bài thơ tâm-tinh. Nên chủ-yếu mọi lời thơ đều vẫn là những lời tình. Khi nói về người chinh-phụ ngâm nhìn hình-ảnh của chồng nàng, tác-giả không chỉ gọi lên bóng dáng chiếc áo, con ngựa câu, mà còn vẽ rõ cả một nỗi tự-hào thầm kín như đang xốn-xan bừng vui cùng màu áo đỏ rạng rỡ, cùng sắc ngựa tuyêt trắng của chàng :

Áo chàng đỏ tựa rạng pha,
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.

Rồi khi chàng trông bóng mây mà đi, thiếp nhìn dáng núi mà trở về, câu thơ cũng bồi-hồi thầm-thía như nỗi lòng người thiếu-phụ bỗng dừng đời

một thân tro-trội mà sinh ra bao xiết ngần-ngơ, đã dè lại trong lòng ta mờ
đứ-âm bâng-khuâng không bao giờ hết :

Dẫu chàng theo lớp mây đưa,
Thiếp nhìn rặng núi ngần-ngơ nỗi nhớ.

Cho đến khi người thiều-phụ tưởngh-vọng say-sưa với cái ngày chòng
về vinh-quang, lời thơ từ trước vẫn nhiễm đượm bao nỗi thâm đoạn sầu xua
cũ như bỗng-dưng reo vui, sôi nỗi, như nũng-nịu, như kè-lè, ấp-iu, tiếng
vang thura còn mãi mãi :

...Xin vì chàng xếp bão cởi giáp,
Xin vì chàng rũ lớp phong sương.
Vì chàng tay chuốc chén vàng,
Vì chàng điềm phẩn deo hương não-nùng.
Đở khảng lè, chàng trông từng tấm,
Đọc thơ sầu, chàng thầm từng câu...
...Sẽ rót vơi lần lần từng chén,
Sẽ ca dần rén rén từng thiên...

Người thường-thức văn-chương sẽ có cảm-giác rằng tiếng nói Việt-nam
trong Chính-phụ ngâm diễn-ca của thế-kỷ XVIII là tất cả kỹ-thuật tài-hoa của
người thợ đa-tinh, thung-dung điều-khiển ngọn dao tì-mì trên thura gỗ thư-nhan

Tất-nhiên, cuộc thí-nghiệm ấy còn bao-hàm cả về phuong-diện hành
văn. Câu văn Chính-phụ ngâm có thể nói là khá giàu khả-năng diễn-tả và nêu
họa. Trên kia, trong khi xét về thè-cách, ta đã có lần nói đến rồi. Ở đây, ta sẽ
chú ý đến những mặt khác, như cách vận-dụng tiều-thuật liên-hoàn, diệp-ngữ,
diệp-cù, tiều-thuật cân-dối, kỵ-thuật Việt-hóa các thi-liệu vay mượn trong kho văn
học Trung-hoa, đều là những thành-công lớn. Còn chi nên-họa cho bằng bản nhạc
sầu vạn-cõ sau đây mà từ-ngữ ồn-hiện, linh-hoạt, trùng-tréo, quấn-quít, trùng-
diệp, diễn-xuất cái khung-cảnh, cái tâm-trạng to-tinh vương-ván của đôi
vợ chồng son trẻ bịa-rịn từ-biệt nhau mà không nỡ chia-lia nhau :

Chốn Hàm-dương, chàng còn ngẩn lại,
Bến Tiêu-tương, thiếp hagy trông sang.
Khói Tiêu-tương cách Hàm-dương,

Cây Hàm-dương cỡi Tiêu-tương mây trùng !

Cùng trông lại, mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mây ngàn đâu.
Ngàn đầu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng, ý thiếp, ai sầu hơn ai ?

Người Việt-nam nào đã thích văn-chương ngày xưa, đã từng nếm biết mùi
tương-tư khò, ai mà quên được những đoạn nàng thiều-phụ mong chờ bóng
người yêu, nhớ đến lời hò-hẹn ngày chòng về, và đến chốn nơi gấp-gõ giữa
cái bể-bàng khêu dậy xiết bao buồn thảm, thắt-vọng trước một thực-tế tráo-
trở, phũ-phàng. Có ai quên được đoạn « trường tương-tư » : lúc trong phòng,
lúc bên hiên, lúc trước sân, lúc trên lầu, khi tĩnh, khi mê, khi đi, khi đứng,
khi tái-tê với phong-hoa, khi xuyễn-xao cùng tuyết-nghyệt, ánh sáng và thanh-
âm như chan-hòa, như quấn-quít, rõ là nỗi lòng bi-thương tröm bẽ rộn-rã..

Hoa dãi nguyệt, nguyệt in một tấm,
Nguyệt lồng hoa, hoa t hắm từng bông.
Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng-trùng,
Trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đau.

Cho đến nỗi người con gái lầu già thẫn-thờ trước nǚ-tắc, nǚ
công.. cũng đã gợi lên dày-dủ, mà ngọn triều xuân ấm-áp trong lòng khát-
khoa ân-ái chỉ là một ảo-tưởng véo-von trong thực-tế chua cay. Ai mà không
nhớ đến đoạn người khuê-phụ lèn lầu cao trông với khắp bốn phuong trời,
mà lòng ái-ngại trước cả trống-trái hát-hiu của đất trời cây cỏ, và đành khép
cửa trầm-tư đến thân minh « hóa đá cũng nên »...

...Nhà thôn gió bụi chóng-chênh,
Một đàn cò đậu trước ghềnh chiều hôm...
...Lúa thành, thoi-thóp bên cồn,
Nghe thoi, ngọc đít véo-von bên lầu..
...Khói mù nghi-ngút ngàn khơi,
Con chim bặt gió lạc-loài kêu thương...
...Ngàn thông chen-chúc khóm lau,
Cách ghềnh thấp-thoáng người đâu di vè...

Tiêu-thuật *liên-hoàn* ở những đoạn này được vận-dụng triết-đè để khắc châm lên một khối sầu đinh-trẽ triền-miên, khi thì lấy đi lấy lại một tiếng — một từ-tổ —, khi thì lấy cả một chuỗi tiếng, một chuỗi ý-niệm, thanh-âm bồng-bế quẩn-quít nhau, dư-âm lai-láng tràn-lan mãi mãi như tấu lòng buồn , nhớ không phút nào nguôi.

Ngoài ra, còn có biết bao nhiêu hình-ảnh mượn trong văn thơ Tàu đã được biến-hóa theo nề-nếp tròn-trĩnh, vừa-vẹn, mực-thước của tinh-thần Việt-nam.Chưa kề trong khuôn-khổ nhỏ của một danh-tử, một diên-cố, nhà thơ đã cho nhập-tịch vào tiếng nói văn-chương Việt-nam đại-loại những mỹ-từ khuê-các như « cơn gió bụi », « khách má hồng », « sứ trời », « dặm nghìn da ngựa », « bến Ngàn sùi-sụt », « tim chàng thuở Dương-dài lối cũ, gặp chàng nơi Tương-phố bến xưa » v.v..., trong *Chinh-phụ-ngâm* còn bao nhiêu hình-ảnh màu-mè thoát-thai từ nền văn-học vàng-son của đời Đường, đời Tống . . . Cảnh chia tay bên cầu sông Vị một sáng lộng gió mùa thu, lòng thiếp vương-vân theo chàng như bóng trăng theo dõi, lớp mây thẳn-thờ theo bóng chàng đi, bóng núi buồn heo-hút theo dáng thiếp trở về, ngàn dâu xanh ngắt bên đường bát-ngát hận sinh-ly, cơn gió xuân nồng ve-văn lay màn người thiều-phụ vắng chàng, sắc dương-liêu biếc xanh bèn lầu làm khách phòng khuê luống những se lòng vì đã giục chàng theo áng công-danh, à Chúc chàng Ngưu « tối trăng thu lại bắt cầu sang sông » xui người chinh-phụ tiếc lỡ lương-thì v. v... Bấy nhiêu phương-pháp nghệ-thuật cỗ-diễn lấy «đại-thè», dùng những «cái tượng-trung» chuốt-lọc, những «công thức» cũ xưa mà thay cho cụ-thè, cho thực-iết sống, cho kinh-nghiệm xác-thực và thâm-thiết, bấy nhiêu thi-liệu tuy vay mượn bao phen cũ mòn, song nhờ kinh-quá mối cảm-xúc chân-thành và tài-năng thẳn-tinh của thi-nhân, nên đều đã ngoan-ngoãn mỹ-miều đúc lại trong tiếng nói dân-tộc mà âm vang lên mãi mãi những tiếng lòng ham sống và hồn thơ nhạc tiêu-tao.

Đã đến lúc cần hạ một kết-thúc về tập thơ, về giá-trị tài-hoa của nó, trừ ngoại cái ý-nghĩa lịch-sử, nhân-văn đã diễn-bày ở phần nội-dung.

Phải nhìn nhận rằng mệnh-vận của *Chinh-phụ-ngâm* hoàn-toàn bị chi-phối và giới-hạn trong nguồn cảm-xúc, trong quan-niệm triết-lý, từ nội-dung đến hình-thức, kỹ-thuật. Ta chỉ cần đọc một vài đoạn, hoặc một đoạn thôi là đủ

hiểu ý-nghĩa tác-phẩm và tài-nghệ nhà thơ. Phải đợi sau này với *Hoa-tiên-truyện*, mà nhất là *Đoạn-trường tân thanh*, ta mới có thể tìm được hứng-thú luôn luôn khác-lạ và liên-tục trên chiều dài của tác-phẩm, và luôn luôn tìm thấy hứng-thú mới mỗi khi tìm lần đọc lại áng thơ. Có thể nói cái phần thành công nổi-bật của *Chinh-phụ-ngâm* vẫn là phần hình-thức, phần kỹ-thuật, trong thể-loại văn trứ-tinh, cái tài-hoa của người nghệ-sỹ với tất cả tấm lòng ly-hận chờ mong ngùn-ngụt trên mây đường tơ réo-rắt, thanh-tân và nồng-thắm.

VI. — CÁC BẢN CHINH-PHỤ NGÂM DIỄN-CA QUAN-HỆ

Về *Chinh-phụ-ngâm* diễn-ca (đây vẫn nói về bản thông-hành và truyền là của Đoàn Thị-Biêm) có rất nhiều bản hoặc nôm hoặc quốc-ngữ (chữ la-tinh), hoặc chép tay hoặc in. Ta có thể phân chia làm hai loại: loại thứ nhất gồm các bản chữ nôm và các bản vừa nôm vừa quốc-ngữ; loại thứ nhì là các bản duy chỉ có phần chữ quốc-ngữ mà thôi.

A.— Về loại đầu, có các bản như sau :

1.— Bản *Chinh-phụ-ngâm* bì-lục 征婦吟 備錄 do nhà in Long-hòa 隆和 (để cho tiện, ta gọi tắt bản nôm này là *bản Long-hòa*) phổ Hàng Thiếc ở Hà-nội ấn-hành về năm nhâm-dần (1902) đời Thành-thái, trong bộ « *Danh-gia quốc-âm* 名家國音 ». Bản này do lão-nho Vũ Hoạt 武活 lục đem khắc in, sách có bài *bạt* cho biết về tung-tích bản văn (1).

2.— *Chinh-phụ-ngâm* diễn-ca, bản in của Trường-thịnh đường 長盛堂, không đề năm, khắc bản ở Hà-nội vào khoảng năm 1910, mà ông Hoàng Xuân Hãn dự-đoán là khắc sau năm 1840, và là « dựa theo một bản cũ có trước đời ấy » (2), và ta có thể tắt gọi là *bản Trường-thịnh*. Ông Hoàng Xuân-Hãn cũng đã chọn lấy bản này làm bản chính dùng trong việc ông hiệu-dinh *Chinh-phụ-ngâm* diễn-ca (3). Bản Trường-thịnh so-sánh với bản Long-hòa thì giống nhau, trừ một ít chi-tiết.

(1) Học-viện Đông-phương Bác-cô còn trữ bản này, ký-hiệu số A B 26.

(2), (3) Hoàng Xuân-Hãn, *Chinh-phụ-ngâm* bì-khảo, Dẫn, IV.— Bài diễn-ca A, trang 55-57.

3.— Bản viết tay của Học-viên Đông-phương Bác-cô Hà-nội sao vào sách « Thi-ca nam-âm » giữ & Học-viện (4). Bản này chỉ là sách mới sao lại. Ta có thể gọi là *bản Bác-cô*.

4.— Bản *Chinh-phụ ngâm dien-ca* do ông Tôn Thất-Lương trình và chú-giải bằng quốc-ngữ, nhà Tân Việt Sài-gòn xuất-bản vào năm 1950, phần nôm nguyên chữ viết rất đẹp, in vào sách theo lối chụp hình. Sự thực thi bản nôm sách này là bản riêng của nhà Tân Việt đã in phụ vào bản văn của ông Tôn Thất-Lương trình và chú-giải, không phải là bản nôm mà ông Tôn Thất-Lương đã dùng làm cẩn-cứ để phiên-âm thành bản la-tinh in. Vả cháng, điều nên chứng-minh là trong bản nôm chép tay này, không hề có lời chú đề nói là nguyên-văn bản nôm của Đoàn Thị-Điêm như một số sách từng dẫn-chứng, ngộ-nhận gần đây. Về bản quốc-ngữ mà ông Tôn-thất-Lương dùng chú-giải và in, nếu xét theo văn, thi thấy là văn theo bản *Chinh-phụ ngâm* trong sách *Ngâm-khúc* của Nguyễn Quang-Oánh (xem phần sau), hoặc bản Long-hòa.

5.— Bản Ích-Ký, là một bản mới in sau, phần nôm in bằng đá.

B.— Về loại *Chinh-phụ ngâm* bằng quốc-ngữ thì nhiều, tựu-trung có thể kể năm bản quan-hệ mà trong văn có ít nhiều chỗ chép khác nhau, ấy là :

1.— *Chinh-phụ ngâm*, bản của Trương Vĩnh-Ký, xuất-bản năm 1887.

2.— Bản *Chinh-phụ ngâm* chép trong *Nữ-lưu văn-học sử* (Đông-phương thư-xã, Hà-nội, 1929) của Sở-Cuồng. Không thấy ghi là văn phiên chép ở đâu ra.

3.— Bản *Chinh-phụ ngâm* trong tập *Chinh-phụ ngâm-khúc dẫn-giải* 𠙴^𠙴 曲^曲 引^引 解^解 (Tân-dân, Hà-nội, 1929) của Nguyễn Đỗ-Mục. Tập này gồm bài nguyên-văn của Đặng Trần-Côn, phụ theo dịch âm, dịch nghĩa, chú-thích, lại kèm dẫn văn dien-ca của Đoàn Thị-Điêm. Cũng không thấy biên-giả cho biết văn chép ở sách nào ra.

(4) Ông Maurice Durand, trong phần *Tư-luận* bản *Complainte du l'épouse du guerrier de Đặng Trần-Côn*, sách đã dẫn, tường-dẫn rằng ngoài sách *Chinh-phụ ngâm bì-lục* do nhà Long-hòa khắc in năm nhâm-dần (1902) đời Thành-thái trong bộ « Danh-gia quốc-âm » mà Viện còn giữ, Học-viện Đông-phương Bác-cô còn có hai bản khác gồm cả nôm lẫn chữ, đều là sách chép tay, và không ghi-chú xuất-xứ, ký-hiệu A B 361, và A 3 158.

4.— Bản *Chinh-phụ ngâm-khúc* trong sách *Ngâm-khúc* (Vĩnh-hưng-Long, Hà-nội, 1929) do ông Nguyễn Quang-Oánh trình-bày và chú-giải. Điều đáng chú-ý là bản này có những câu dịch sát nghĩa chữ Hán, tuy về phần hay lại kém các bản nôm khác. Về diem văn, hiệu-giả cũng đã cho biết là văn phiên theo bản dịch của Đoàn Thị-Điêm, nhưng lại không xuất-dẫn cẩn-cứ tài-liệu để làm chứng rằng bản trình-dẫn chính là nguyên-văn của nữ-sĩ họ Đoàn.

5.— Bản *Chinh-phụ ngâm thông-truyền* in trong sách *Chinh-phụ ngâm bì-khảo* của Hoàng Xuân-Hãn (Sách đã dẫn, trang 71-137) có thể xem là bản trình-giải hiệu-dính có phuong-phap tỳ-mỹ, công-phu nhất; song nội-dung bản văn, ngoài những ưu-diểm ra, thì đã qua sự đã biến chưa thêm vào ít nhiều điều quá-mới-mẻ, và đó đây những chỗ không tránh khỏi sự gò-bó theo những nhận-dịnh chủ-quan hoặc qui-tắc đã nêu, nên chưa được dư-luận hoàn-toàn tán-thưởng và chấp-thuận.

Trong sách này, văn *Chinh-phụ ngâm* dẫn-lục và trích-giảng (về phần khảo-luận cũng như phần giảng-văn) là văn phiên-diễn theo bản nôm sách *Chinh-phụ ngâm bì-lục* của nhà Long-hòa là bản văn in cũ độc-nhất hiện nay còn ghi đê tháng năm khắc và tên người chủ-trương việc khắc in, tương-đối đáng được tin cậy hơn cả, mà văn lại là giống như văn ta thường biết (1). Tuy nhiên, trong văn này vẫn có ít nhiều chỗ tối nghĩa, hoặc không đúng ý bản chữ Hán, hoặc không đúng cách-diệu văn dịch-giả, thi cũng đã được đem kẽ-cứu so-sánh với nguyên-tác, với các bản nôm, các bản cũ tương-đối đúng bản chính mà sửa lại cho được gần với nguyên-thoại (2) hơn.

(1) Văn *Chinh-phụ ngâm* chữ Hán trong phần khảo-luận từ trên cũng đã trích-dẫn theo sách *Chinh-phụ ngâm bì-lục* của nhà Long-hòa.

(2) *Thoại* là một danh-từ Nhật-bản mà Ông Hoàng Xuân-Hãn đã mượn để dịch tiếng version của Pháp bấy nay vẫn thường dịch bằng danh-từ *bản*. Về thời xưa, văn ta phần lớn là văn truyền-khâu nên hay bị sửa-đổi, mỗi người đọc mỗi khác, người chép-sao theo tùy thích, nên tác-phẩm di xa gốc, thành có nhiều *thoại* khác nhau. Như thế, ta có thể đồng cùng một ý-kiến với ông Hoàng Xuân-Hãn mà dùng chữ *thoại* «để trả một trong những cách chép một chuyện gì, một ý gì» (Sách đã dẫn, Tp^a, trang 8). Trong bộ sách *Văn-học Việt-nam* này, vì sự phò-biển thông-dụng cũ,

A. — Bảng chữ Hán :

I. — PHẦN VIỆT-NAM

Khâm-định Việt-sử thông-giám cương-mục 欽定越史通鑑綱目, Quyển 38.

Lịch-triều hiến-chương loại-chí 歷朝憲章類志, *Văn-tích chí*, Quyển 42 — Quyển 45.

Tang-thương ngẫu-lục 唐倉偶錄.

II. — CỦA TRUNG-HOA

Hồ Văn Dực 胡雪真, *Tân-triết Trung-quốc văn-học sử*, 新著中國文學史 Bắc-tân thư-cục.

Hồ Tiêu-Thạch 胡小石, *Trung-quốc văn-học sử* 中國文學史, *Nhân-văn xá*.

Đường-thi tam bách thu, 唐詩三百首.

Đường thi tam bách thu độc-bản 唐詩三百首讀本, *Thượng-hải thế-giới thư-cục*.

Cố văn bình-chú 古文評註, *Ngũ-quế đường thư-cục*.

Cố-văn quan-chì 古文觀止, *Đại-phương thư-cục*

B. — Bảng chữ nôm :

Quốc-âm thi 國音詩, *Bản chữ nôm chép tay*.

Danh-gia quốc-âm 名家國音, *Bản in chữ nôm xuất-bản năm nhâm-dần* (1902).

nên đó đây vẫn dùng lại chữ *bản* nó có nghĩa tương đồng như chữ *thoại*, tuy không được đúng và chính-xác bằng. Cũng nên nhắc lại là trong các phần trích-văn, người viết luôn luôn chú ý trình-dẫn thoại xưa nhất, hoặc xét đáng tin-cậy là gần văn tác giả nhất, và tránh hẳn những lè-lối làm việc chủ-quan : như chọn dẫn văn hay, chọn bản dung-hòa nhiều văn lừa-lộc để đúc thành văn hay, nghĩa là những lè-lối làm việc càng thêm đi xa văn cũ, càng sinh ra những *thoại* mới.

Chinh-phụ ngâm 征婦吟, *Bản in chữ nôm của Trương-Thịnh đương*.

Chinh-phụ ngâm diễn-ca 征婦吟演歌, *Bản chữ nôm chép tay của nhà Tân-Việt, Sài-gòn*.

Quốc-âm thi-ca tạp-lục 國音詩歌雜錄, *Sách viết bằng chữ nôm*.

C. — Bảng chữ quốc-ngữ :

Chinh-phụ ngâm, *bản của Trương Vĩnh-Ký*, *xuất-bản năm 1887*.

Chinh-phụ ngâm, *bản của Xuân-Lan*, *xuất-bản lần thứ 3, năm 1913*, *Nhà in Văn-minh — Hải-phòng — Hà-nội*.

Chinh-phụ ngâm khúc dân-giải, *Nguyễn Đỗ-Mục biên-tập*, *Tân-dân thư-quán Hà-nội*, 1929. *Tân-dân tái-bản* 1942.

Sô-Cuồng, *Nữ-lưu văn-học sử*, *Đông-phương thư-xã*, *Hà-nội*, 1929.

Ngâm-khúc I. Cung-oán — II. Chinh-phụ — III. Tý-bà, *Nguyễn Quang Oánh* *hiệu-khảo*, *Việt-văn thư-xã*, *Hà-nội*, *Vĩnh-hưng-Long thư-quán*, 1930.

Chinh-phụ ngâm-khúc, *bản của Tôn Thất-Lương*, *Tân-Việt, Sài-gòn*, 1950.

Giảng-văn Chinh-phụ ngâm, *của Đặng Thái-Mai*, *Ấn-thư tư-tưởng*, 1950.

Chinh-phụ ngâm-khúc giảng-luận, *của Thuần-Phong*, *Xuất-bản Lê Văn Cang*, *Sài-gòn*, 1951.

Chinh-phụ ngâm bị-khảo, *của Hoàng Xuân-Hãn*, *Minh-tân*, *Paris*, 1951.

Chinh-phụ ngâm chú-giải *của Nguyễn Văn-Anh*, *Thanh-dạm*, *Sài-gòn*, 1956.

Chinh-phụ ngâm, *của Nguyễn Huy chú-giải*, *Á-Châu*, *Sài-gòn*, *không đề năm xuất-bản*.

Nam-phong tạp-chí, *số 100*, *năm 1925*, *trang 494-496*.

Tri-tân, *số 26*, *ngày 5-11-1941*, *Đoàn Thị Điểm* *của Nhật-Nham*, *trang 19*.

Văn-dân bảo-giám, *Trần-Trung-Viên sao-lục*, *Nam-Ký thư-quán*, *Hà-nội* : *Quyển thứ nhất* : 1932, *Quyển thứ hai* : 1934, *Quyển thứ ba* : 1932.

Tri-tân, *số 113*, *ngày 23-9-1943*, *Dịch-phẩm « Chinh-phụ ngâm » phải chăng của bà Đoàn Thị-Điểm*, *của Hoa-bằng*, *trang 2-3 và 14-15*.

Đương Quảng-Hàm, *Việt-nam văn-học sử yếu*, *Nha Học-chính Đông*, *Pháp xuất-bản lần thứ nhất*, *Hà-nội*, 1944.

Tiêu-thuyết *thứ bảy* *nguyệt-san*, *số 4*, *tháng 9* *năm 1944*, *Tân-dân*,

Hà-nội ấn-hành : *Những tài-liệu mới về nử-sĩ Đoàn Thị-Điem* của Trúc-khê
Ngô Văn Triệu, trang 30 — 48.

Son-tùng Hoàng Thúc-Trâm. *Quốc-văn đài Tây-Sơn*, Vinh-bảo, Sài-gòn,
1950.

Tâm-nguyên thi-văn tập, Tập thứ 1, tháng 8 năm 1954 : *Cái nghi-áu
về văn-chương, tác giả là ai?* của Biệt-Lam, trang 6 — 18.

D — Bảng chữ Pháp :

E. Gaspardone, *Bibliographie annamite* (Bulletin de l'Ecole Française
d'Extrême-Orient, tome XXXIV, № 1-2, những trang 1-174).

Trần Văn Giáp, *Les chapitres bibliographiques de Lê Quý-Đôn et de
Phan Huy-Chú* (Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises, Nouvelle série,
Tome XIII, № 1).

G. Cordier, *Morceaux choisis d'auteurs annamites*, Lê Văn Tân, Hà-nội,
1932.

Chinh-phu.ngâm dịch ra Pháp-văn. *Plaintes de la femme d'un guerrier*,
Poème populaire annamite, Traduction littérale et interprétation française pa,
Uyên toàn, in Văn-học tạp-chí, Nos 2 et suivantes.

Hoàng Xuân-Nhị, *Plaintes d'une Chinh phou*, Editions Stock, 1943.

Bùi Văn Lăng, *Chinh-phu ngâm*, *Complainte de la femme d'un guerrier*,
Editions Alexandre de Rhodes, Hà-nội, 1943.

Maurice Durand, *La complainte de l'Epouse du guerrier de Đặng Trần-Côn*
(Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises, Nouvelle série — Tome XXVIII,
№ 2, 2e trimestre 1953).

PHỤ-LỤC ☆ GIẢNG VĂN CHINH-PHỤ NGÂM

LÚC TIẾN ĐƯA

Tiếng nhạc ngựa lăn chen tiếng trống,
Giáp mặt rồi, phút bỗng chia tay;
Hà lương chia rẽ đường này,

Bên đường, trông bóng cờ bay bùi-ngùi.

Quân trước đã gần ngoài doanh liêu,
Kỳ sau còn khuất néo Trường-dương.

Quân đưa chàng ruồi lên đường,
Liễu-dương biết thiếp đoạn-trường này chăng ?

Tiếng địch thòi nghe chừng đồng-vọng,
Hàng cờ bay, trông bóng phát-phơ.

Dẫu chàng theo lớp mây đưa,
Thiếp nhìn rặng núi, ngàn-ngo nỗi nhả.

I — CHỦ-GIÀI

Hà-lương : Bên sông, chỉ nơi tiễn đưa nhau. Chữ này, vốn bắt nguồn
từ câu thơ Lý-Lăng tiễn Tô-Vũ: « Huề thủ thương hà-lương, Du-tử mờ hà chí? »,
nghĩa là « Cầm tay lên cầu Hà-lương, Khách du-tử tối nay đi đâu? » Nhân đó,
« Hà-lương », dùng để chỉ nơi tiễn-biéte.

Rẽ: Có nghĩa là chia tay mỗi người đi một nẻo.

Hà-lương.. đường này : Chữ « này » trong câu có giá-trị gợi-tả, vì
đã làm cho mối sầu có một cù-chí.

Doanh Liêu : Đồn liêu, « Liêu » tức là Tế-Liê, ở mạn tây-nam Hàm-
dương, tỉnh Thiêm-tây. Chu Á-phụ, tướng nhà Hán, đi đánh Hung-nô, có quân
đóng ở đây.

Khuất : Ý chỉ đã xa lầm.

Trường-dương : Địa-danh đài Tân, ở về đông-nam huyện Truru-trắt, tỉnh
Thiêm-tây. Còn là tên cung đài Tân ở Tây-kinh, cung này có trồng nhiều
cây dương.

Liễu-dương : Cây dương-liễu biều-hiệu sự chia-ly. Chữ này thoát ý
trong câu thơ « Kinh-Thi »: « Ước ngã vắng hỷ, dương liễu y y » nghĩa là « khi xưa
ta đi, cây dương-liễu mơn-mòn; và câu « Dương-thi »: « Hốt kiến mạch đầu
dương-liễu sắc, hối giao phu tế mịch phong hẫu » nghĩa là « chợt thấy cây
dương-liễu ở đầu đường, hối-hận đã giục chồng ra đi cầu ăn phong-hẫu. »
Nên « chữ này » còn gọi ý nhớ chồng.

Chữ « còn » ở câu 46 sau chữ « đã » ở câu 45, có tác-dụng vê nêu
mỗi sầu triền-miên quẩn-quít.

Đoạn-trường : Chữ mượn ở điền cũ có, nghĩa là đứt ruột, tức là đau
lòng lắm.

Dồng-vọng : Tiếng nghe vắng-vắng ở xa đưa đến.

II. — CHỦ-Y VÀ BỐ-CỤC

Đoạn này là đoạn tả cảnh người chinh-phụ tiễn đưa chồng, lúc chồng
ra đi chiến trận. Tác-giả bắt đầu phát-hoa cảnh gần nhất là cảnh lúc đoàn
quân viễn-chinh mới khởi đầu (4 câu đầu), rồi mới đến một cảnh xa hơn là
cảnh lúc đoàn quân đã lên đường ra đến gần doanh Liễu, hay đã khuất nèo
Trường-duong (4 câu giữa), và sau cùng là một cảnh xa thăm-thẳm, cảnh
đoàn quân đã khuất hẳn, chỉ còn vắng đưa lại đôi tiếng địch mờ-hồ (4 câu
cuối). Thứ tự ấy là thứ-tự theo thời-gian và không-gian, tức là thứ-tự hợp-
ly nhất đề tả cảnh biệt-ly (Xem « Đoạn-trường tân-thanh », đoạn Kiều tiễn
Thúc-Sinh về quê (1) chẳng hạn).

III. — GIÁ-TRỊ TÂM-LÝ

Trong cảnh I, tác-giả bắt đầu cho ta thấy sự rộn-rã của cảnh bên ngoài
lúc đoàn quân mới bắt đầu ra đi. Cái cảnh bên ngoài ấy là : nhạc ngựa, tiếng
trống, cờ bay v.v... tấp-nập, giục-giã đến như che lấp, lấp át cả mối tình bên
trong. Còn một chút xao-xuyến của tâm-hồn, một chút rộn-rực của người
chinh-phụ họa chăng chỉ có thèm thấy phảng-phất mờ-hồ trong chiếc lá
cờ bay; giữa đám nhộn-nhip tung-bừng, con người tượng-trưng cho mối
tình như bị che lấp hẳn đi. Qua cảnh thứ II, chúng ta thấy trên con đường
dài thăm-thẳm, xe trước kỵ sau như nối đuôi nhau không bao giờ hết, đó là
lúc đoàn quân đã bắt đầu di xa. Nhưng là dù đã di xa, cái rộn-rã, vê tung-bừng
như vẫn còn thấy ở đâu đây, từ doanh Liễu, từ Trường-duong đưa lại; ở
đây, cảnh bắt đầu bớt ồn-ào và tình bắt đầu hơi bộc-lộ: Chàng dong-ruồi lên

(1) Việt-nam văn-học giảng-bình, Tân Việt, Sài-gòn 1953, Giảng-văn :
Lúc biệt-ly, trang 35-37.

đường, thiếp bìn-rịn nhìn theo và tâm-hồn gởi ở cây dương-liễu. Qua cảnh
thứ III, một cảnh mèng-mông và xa-vắng, tiếng địch chỉ còn đồng-vọng, và
lá cờ chỉ còn là một bóng mờ-hồ phết-phơ. Đó là cảnh đoàn quân đã xa hẳn,
sự ồn-ào náo-nhiệt không còn nữa. Lúc ấy, chàng đã khuất, có lẽ theo từng
lớp mây đưa; và lúc đó, người chinh-phụ hiện ra rõ-ràng, tâm-trạng buồm đầu
bị át bởi cảnh-vật, càng như bừng dậy, tình cô đơn, tâm-hồn bàng-hoàng,
ngập-ngừng, ngơ-ngẫn trước nỗi khêu-gợi nhớ-nhung man-máu của núi non :

Dẫu chàng theo lớp mây đưa,
Thiếp nhìn rằng núi ngần-ngor nỗi nhà.

Tóm lại, trong đoạn đầu, một khung-cảnh rõ-rệt che lấp một mối tình
mờ-mờ, trong đoạn nhì khung-cảnh bắt đầu nhượng bộ cho mối tình kia, và
sau cùng trong đoạn ba, mối tình hiên-hiện làm chủ-động, và khung-cảnh trở
nên lờ-mờ.

Cái kĩ-thuật đặt tình ở trong cảnh, lấy cảnh đóng khung cho tình vốn
không lạ với các nhà văn cõi-diền của ta ngày xưa, nhưng khác-bié特 trong
« Đoạn-trường tân-thanh », khác với « Hoa-tiên truyện », tình và cảnh ở đây
không điệp hẳn lẫn nhau, mà trái lại rõ-ràng và như sắp đặt từ trước. Ở
« Đoạn-trường tân-thanh » và ở « Hoa-tiên truyện » : tình và cảnh phối-hop, ở
« Chinh-phụ ngâm » tình và cảnh riêng-bié特, cảnh chỉ là một cái khung trong
đó tác-giả sử-a-soạn vê tình.

IV.— GIÁ-TRỊ VĂN-TỪ

Văn-từ « Chinh-phụ ngâm » minh-xác và khúc-chiết. Nếu ta đem đoạn này
so-sánh với đoạn Kiều đưa tiễn Thúc-sinh, ta sẽ thấy cả hai đoạn đều mô-tả
một mối tình khuê-ly lâm-ly ai-oán, nhưng nếu ở « Đoạn-trường tân-thanh »
là một bức vẽ phâ-bút thì ở đây nét vẽ vừa tì-mi vừa đậm-dà...

Văn-từ « Chinh-phụ ngâm » lại rất đẹp, nhưng đẹp một cách ước-lệ
trong một khung-cảnh cõi-diền. Còn gì chung-chung ước-lệ và cõi-diền cho
bằng khi chia tay phải có một chiếc cầu, khi nhau phải có rằng núi hay
bóng mây đưa: « Hè-lương » có lẽ là một chiếc cầu tưởng-tương không có
thực, nhưng có hề gì miễn chiếc cầu ấy tiêu-bièu cho cảnh chia-ly. Trong bài
thơ Lý-Lăng viết cho Tô-Vũ có câu :

Huè thủ thương hà lương,

携手上河梁

Du tử mộ hà chí ?

遊子墓何之

Nghĩa là :

Dắt tay nhau lên cầu « Hà-lương »

Khách du-tử chiều nay đi đâu ?

Chữ « hà-lương » vì thế dùng để chỉ nơi tiễn-đưa.

Đặng Trần-Côn viết :

Dương liễu na tri thiếp đoạn-trường

楊柳那知妾斷腸

Tức là :

Dương liễu biết thiếp đoạn-trường này chăng ?

Là cung không ngoài tính-cách ước-lệ và cõ-diền ấy, làm ta nhớ đến bài « Khuê-oán » 閑怨 trong Đường-Thi :

Khuê trung thiếu-phụ bất tri sầu,

閑中少婦不知愁

Xuân nhật ngưng trang thương thủy lâu.

春日凝妝上翠樓

Hốt kiến mạch đầu dương-liễu sắc,

忽見陌頭楊柳色

Hồi giao phu tế mịch phong hàn.

梅教夫婿覓封侯

Mà thi-si Tân-Dà dịch là :

Trẻ trung nàng biết chi sầu,

Phòng không trang-diềm lìu ngâm gương.

Nhác trông vé liễu bên đường,

Phong hàn nghĩ dại xúi chàng kiếm chi ?

Cây dương-liễu chính là tiêu-biểu cho tâm-tình mong-nhớ của người chinh-phụ.

Và khi nói :

Dầu chàng theo lớp mây đưa,

Thiép nhìn rằng núi ngàn-ngờ nỗi nhà.

Thì màu trắng của mây là tượng-trưng cho sự đi ly-cách, mà màu xanh của núi là tượng-trưng cho sự về cô đơn, qui phong tượng-tư. Mây và núi ở đây không phải là những cảnh ngẫu-nhiên, mà thực ra là nhã thơ vốn có dụng-vý sắp đặt trước. Mạnh Hạo-Nhiên, nhã thơ Đường trứ-danh đã chẳng từng có câu thơ :

Quân vọng bạch vân kkú,

君望白雲去

Dư vọng thanh.sơn qui...

余望青山歸

Nghĩa là :

Bạn trông mây trắng mà đi,

Ta trông núi xanh mà về.

Tính-cách ước-lệ và cõ-diền ở hai câu chót của đoạn thơ này thật là rõ-rệt. Tính-cách đó suy rộng ra là tính-cách tượng-trưng, công-thức trong-văn-chương, nghệ-thuật cõ-diền ngày xưa. Văn-chương cõ-diền của Ta già của Tàu, nhất là ở « Chinh-phụ-ngâm » và thơ Đường súc-tích và kín-dáo, vốn hàm nhiều tính-cách ấy.

Gido-su PHẠM VĂN DIÊU





NHỮNG NGÀY OANH-LIỆT CỦA QUÂN-CĂNG HƯƠNG-GIANG

Thiết-Mai
TÔN-THẤT-CẨNH

Ngày nay, du khách mỗi lần đến viếng Cố-đô Thuận-Hóa, thường dừng trên bờ sông Hương, dưới cây phượng-vĩ, lắng nhìn cảnh êm-đềm của dòng sông xanh biếc, hay mải mê thưởng-thức bức tranh tuyệt-mỹ của hoàng-hôn trước những màu tím sẫm, vàng tươi in xuống lòng sông lúc mặt trời sắp lặn bên kia dãy Trường-sơn... Hay là khách bước xuống thuyền, phiêu du trên dòng Hương muôn thuở...

Thuyền nhẹ trôi, lướt trên muôn ngàn đợt sóng lăn-tăn... Mái chèo khua nước, rung động ánh trăng thanh như cọt đưa với chị Nguyệt, gió đêm nhẹ thổi như đê quạt hết bụi trần của người viễn-khách tha-phương...

Khách có cảm-tưởng minh là Tô-đông-Pha đang cảm thuyền trên sông Xích-bích, vắng nghe tiếng đàn của ca-kỹ bến Tầm-dương... Nhưng không, đây là Hương-giang và ca-kỹ không khóc than duyên kiếp bẽ bàng mà lại ngân lên những câu hát vui tươi đê ca ngợi cảnh trăng thanh gió mát:

*Đạo thuyền gấp lúc trăng
Thấy trong ngàn, một hồ băng, gió
Không động muôn rìng,
Kia nước máy một vần,
Nào người quen biết,*

Bóng trăng thâu, hoa lái gần... (1)

Khách dừng lại nghe cô lái đò, lờ lững đầy nhẹ mái chèo đê thuyền trôi theo dòng nước, hát lên tiếng khoan tiếng nhặt:

*Bến chợ Đông Ba tiếng gà eo-óc,
Bến đò Thọ-Lộc tiếng trống sang canh.
Giữa sông Hương gợn sóng khuynh thành,
Đêm khuya một chiếc thuyền mành ngửa nghiêng*

Năm, tháng lần lượt trôi qua như dòng Hương trôi mãi lờ đờ, không còn ai nhớ rằng dòng sông êm-đềm ấy, trước đây hơn 300 năm lại là một quân-cảng quan yếu của đạo chiến-thuyền chúa Nguyễn.

Ngày nay, không còn ai nhớ cảnh hùng-tráng của đạo chiến-thuyền non 400 chiếc đã từng làm nỗi sóng của sông Hương, lướt thoán-thoắt theo nhịp chèo của thủy-thủ đê xuôi về cửa Thuận-An, ra khơi xuất trận, vẩy vùng trên muôn đợt sóng còn đê giữ-gìn bờ cõi.

Đạo chiến-thuyền ở quân-cảng Hương-giang như thế nào?

Theo Thiết-lục tiền-biên thi Chúa-Thượng (húy Nguyễn-phước-Lan, hè IV, 1635, về sau Gia-Long thứ V truy tôn Thần-Tông Hiếu-Chiêu Hoàng-Đế) khi dời công-phủ từ Phước-yên về Kim-long (phần đất ở bên tả ngạn Hương-giang, nơi lập Kinh-Đô Huế bây giờ) thì Ngài đã dời tất cả đạo chiến-thuyền về đây và dùng Hương-giang làm nơi đồn-trú, các dinh trại thủy-quân được dựng lèn dọc bờ sông, bên phía hữu ngạn.

Các cơ-đội thủy-quân lúc bấy giờ chia ra như sau:

— Cơ Trung-hầu	10	chiến thuyền	300	thủy binh
— Nội-bộ 60 đội	30	— —	hơn	280
— Hai cơ tâ-trung, hữu-trung, mỗi				
cơ 14 chiếc	28	— —	hơn	700
— Nội-thủy	58	— —	hơn	6.410
— Tâ trung-kiên	20	— —		600
— Hữu trung-kiên	10	— —		500

(1) Những câu mở đầu của bản Nguyên-tiêu trong 10 bản Tàu)

— Tả trung-bộ, hữu trung-bộ, mỗi						
cơ 10 chiếc . . . 20 — —	450	—				
— Tiêu trung-bộ, 20 đội, mỗi đội						
5 chiếc . . . 100 — —	2.700	—				
— Tả-dực, hữu-dực, tiền-dực, hậu-dực,						
4 cơ, mỗi cơ 5 chiếc . . . 20 — —	hơn 1.100	—				
— Tiền-thủy, hậu-thủy, tả-thủy, hữu-thủy,						
4 đội, mỗi đội 5 chiếc . . . 20 — —	hơn 500	—				
— Tả nội-bộ, hữu nội-bộ, tả-súng, hữu-súng,						
tiền-súng, hậu-súng, 8 cơ,						
mỗi cơ 6 chiếc . . . 48 — —	hơn 2.100	—				
— Dinh tả-bộ	10	—	—	—	—	—
.			—	—	—	—
— Tiền-binh, hậu-binh, tả-binh, hữu-binh,						
4 đội, mỗi đội 4 chiếc . . . 16 — —	hơn 200	—				
— Tả thủy	5	—	—	—	—	—
.			—	—	—	—

Tổng cộng : 395 chiến-thuyền hơn 16.490 thủy-binh

Đạo thủy-quân của Chúa Nguyễn lúc bấy giờ có non 400 chiến-thuyền và 17.000 thủy-quân như thế có thể gọi là một lực-lượng tương đối hùng hậu để trấn thủ hai xứ Thuận, Quảng, phòng vệ một hải-phận mà theo địa-dư lúc bấy giờ, chạy dài từ Quảng-Bình (Nhật-lệ) đến Phú-Yên. Phần đất ấy tính theo bảy giờ cũng non 800 cây số ngàn.

THAO-LUYỆN THỦY-QUÂN

Chúa Thượng hiểu sự lợi hại của thủy-quân đối với một nước như Việt-Nam, giáp ranh với bờ Đông cho nên rất quan tâm về sự huấn-luyện thủy binh.

Năm 1642, một hôm, Ngài ra cửa Nại băng thuyền ròng, dự cuộc tập trận, thấy thủy-sư không được chỉnh-tề, bèn truyền cho ba huyện Hương-Trà, Quảng-diền, Phú-vang lập trường thủy-sư tại làng Hoằng-Phước (tức Hồng-Phước huyện Phú-Vang), đắp một hòn thô-sơn cao 30 trượng, rộng hơn 150 thước mộc, hàng năm cứ đến tháng 7 thì thao-diễn phép «phi trào phóng bács» (bay chèo bắn súng), ai bắn trúng thì được ban thưởng vàng lụa. Từ đó, thủy-sư đều cố gắng tập luyện tinh thông.

Đạo thủy-quân thiện chiến ấy về sau lập nhiều chiến-công trong những trận thủy-chiến với quân Trịnh ở cửa Nhật-lệ và đánh đuổi bọn hải-khẩu Hà-Lan thường đến cướp bóc các thương khách trong miền duyên-hải Thuận-hoa.

ĐÁNH ĐUỒI TẦU GIẶC HÀ-LAN

Bọn hải-khẩu Hà-Lan thường đem chiến-thuyền chặn đánh các thương thuyền Việt-Nam trên hải-phận nước ta và hay cướp bóc các lưỡng dân ở miền duyên-hải

Chẳng những trong thời Chúa Thượng (1635), bọn hải-tặc Hà-Lan thường phá khuấy mà dưới thời của Chúa Tiên (hệ II-1588 tức là 77 năm về trước) cũng đã có lần đến cướp phá ở miền duyên-hải ta rồi.

Theo Thiệt-lục tiền-biên thì năm Ất-dậu (1585), có 5 chiếc tàu Hà-Lan treo cờ hiệu của một nhà Quí-tộc, đi đốc đoàn, đến cướp phá những làng ở miền duyên-hải Quảng-Trị, gần cửa Việt (lúc bấy giờ công-phủ chúa Nguyễn đang đóng ở Ái-tử, Quảng-Trị). Chúa Tiên sai Hoàng-tử thứ 6 (húy Nguyễn-phước-Nguyên, sau nối nghiệp với chức Thống-lĩnh Thủy-bộ chư-dinh, kiêm Tông nội, ngoại Bình chương quân-quốc trọng-sự, Trần-Vũ-Thuận, Quảng-nhi-xứ, Thái-Bảo Thủ Quốc-công, thường gọi là Chúa But hay Chúa Sãi và về sau đời Gia-Long thứ năm truy tôn Hiếu-văn Hoàng-Đế, miếu-hiệu Hy-Tông) đem 10 chiến thuyền ra thẳng ngoài cửa biển chặn đánh bọn hải-tặc Hà-Lan, phá được 2 chiếc, khiến cho chúa đoàn bỏ chạy.

Về sau, băng di được gần 80 năm, dưới thời Chúa Thượng, bọn cướp biển Hà-Lan lại đến phá khuấy, cướp bóc nữa.

Năm Giáp-thân thứ 9 (Lê Phúc-Thái thứ 2 — Thành Thuận-trị nguyễn-niên, tức là năm 1644 sau T.C.), một đoàn tàu giặc Hà-Lan lại đến cướp bóc miền duyên-hải và đón đánh các thương thuyền. Viên quan tuần-hải báo tin về Kinh, Chúa Thượng bèn họp các triều thần văn võ bàn kế đánh dẹp.

Thể-tử Dũng-lễ-Hầu*(húy Nguyễn-phước-Tần) lúc bấy giờ đang trẻ, khi phách hào cường, nghe vậy bèn bàn với quan Chưởng-cơ Tôn-thất-Trung hẹn cùng nhau đem thủy-quân ra đánh đuổi bọn giặc Hà-Lan.

Tôn-thất-Trung đang do dự, chưa dám quả quyết vì cho là việc chưa được lệnh trên, Thế-tử liền xuất binh một mình, đem chiến-thuyền sở thuộc của mình chạy thẳng ra cửa Thuận-An. Tôn-thất-Trung kinh hãi, bắt đầu đã phải đem chiến-thuyền thuộc cơ mình theo sau. Khi chiến-thuyền của Trung đến cửa bờ thì thuyền của Thế-tử đã ra khơi rồi. Trung thúc quân sĩ chèo riết cho kịp và đứng trên mũi thuyền phát cờ ra hiệu cho Thế-tử quay lại. Thế-tử chẳng những không nghe theo lại đốc thúc quân sĩ chèo riết ra khơi, đoàn chiến thuyền gấp giò, lướt thoan-thoắt trên sóng, nhắm đoàn chiến thuyền Hà-lan tiến tới. Thế-tử mình mặc áo giáp, đứng trước mũi thuyền mang cờ lệnh của mình, tuốt gươm trần chỉ huy đoàn chiến-thuyền, khí thế rất oai phong. Cách phía sau xa, đoàn chiến-thuyền của Tôn-thất-Trung cũng lướt sóng xông tới như bay.

Đoàn tàu giặc Hà-Lan trông thấy hai đoàn chiến-thuyền xông tới, chiến thuyền Hà-Lan vừa bắn vừa kéo buồm nhắm phía Đông mà chạy. Một chiếc tàu lớn Hà-Lan nặng nề hơn, không theo kịp, còn ở lại phía sau, Thế-tử đốc thuyền vây quanh bắn riết một hồi, tướng giặc chỉ-huy thuyền ấy biết thế nào cũng thua, bèn tự phóng hỏa vào kho thuốc súng để đốt thuyền.

Chúa Thượng, Juc ở công phủ, sau cuộc hội-nghị với chư-tướng, định xuất quân, lại nghe phi báo Thế-tử đã một mình xuất quân cự địch rồi, sợ quá, bèn thân hành đốc suất đại đạo binh-thuyền ra tiếp ứng. Đến cửa bờ đã trông thấy xa xa khói đèn bốc lên ngắt trời, vội thúc quân đến. Khi được báo tiệp Thế-tử đã đánh đuôi được tàu giặc, Chúa Thượng rất mừng, đem đại binh về Hải-dinh chờ. Thế-tử kéo quân về bái yết. Chúa Thượng quở phạt nặng-nề Thế-tử và Chưởng-cơ Tôn-thất-Trung về tội tự ý xuất quân, coi thường quân lệnh nhưng trong thậm tâm rất lấy làm vui mừng được thấy con có chí-khi anh hùng, dũng cảm. Quở phạt xong, chúa Thượng ban thưởng cho Thế-tử và Chưởng-cơ vàng lụa về chiến-công vừa rồi.

Trận thủy-chiến này đã làm rạng danh đạo thủy-quân của Chúa Nguyễn. Về sau, Giáo-sĩ Alexandre de Rhodes kể lại chuyện thảm bại của chiến thuyền Hà-Lan, đã phê-bình một cách chua chát rằng, Hà-Lan vẫn tự phụ là Chúa bờ vi sao lại dè cho mấy chiếc thuyền ván nước Nam đánh bại một cách thảm thương đến thế.

Thế-tử Nguyễn-phước-Tần lập nên chiến-công oanh-liệt ấy lúc bấy giờ mới độ 24, 25 tuổi, đã nổi danh là một người anh-hùng lối-lạc cho nên về sau trong trận đại chiến Nguyễn-Trịnh ở sông Nhật-Lệ, Thế-tử được cử chức Nguyên-soái thống-lĩnh chư dinh thủy-bộ và đã cùng các tướng Tôn-thất-Lộc, Chưởng-dinh, Tống-hữu-Đại, Giám-chiến, Nguyễn-hữu-Dật, quản lính bộ binh, Nguyễn-triều-Vân, quản lính thủy-bin đánh bại quân Trịnh, đuổi đến sông Gianh.

Lúc Chúa Thượng mất, Thế-tử được các triều-thần cử lên kế-nghiệp tôn làm Tiết-chế Thủy-bộ chư-dinh, kiêm Tông Nội ngoại binh-chương quân-quốc trọng-sự, Thái-bảo Dồng quan-công. Đời bấy giờ thường gọi là Chúa-Hiền, đến năm Gia-Long thứ 5, mới truy-tôn là Hiếu-triết Hoàng-Đế, miếu-hiệu Thái-Tông.



Sông Hương ngày nay lại trở về cảnh êm-dềm thơ mộng...

Hai bên bờ sông không còn thấy bóng một chiến-thuyền nào nữa với những cờ biêu của các cơ-đội thủy-quân phơi trên các cột buồm... mà chỉ thấy hai hàng cây phượng vĩ đơn hoa đỏ thắm, in hình trên mặt nước êm-dềm... Những hàng năm, nhơn ngày lễ lớn, trên sông Hương thường có những cuộc đua trại (thuyền tam bản), từng đoàn ghe thoan-thoắt lướt trên sông theo nhịp chèo của hàng trăm lực-sĩ và theo tiếng hô giòn-giã : « Hò.. ô.. ô... khoan... là hè.. là hè.. » họa chặng còn gọi là một phần nào cảnh oai-hùng của đoàn chiến-thuyền ngày xưa khi xuất trận..

Thết-Mai TÔN-THẤT-CÀNH





KHẢO CỨU CỘ-TIỀN VIỆT-HOA

NGUYỄN-TRỊỆU

Theo cõ-sử Trung-quốc, từ đời Phục-Hy (2852 trước Tây-lịch) người Tàu đã phát-hành một loại tiền như hình một lưỡi dao nhỏ (dao tiền) như hình I sau đây, để cho dân-chúng tiện-dùng ; đến đời vua Hoàng-Đế (2697-2597 trước T.L.) thì lại có thứ tiền khác coi như hình cái xèng (hình II) ; chừng 4 thế-kỷ sau, đến đời họ Hưu-Ngu là vua Thuấn (2255-2205 sang đầu nhà Hạ) thì lại có một thứ tiền coi như một lưỡi dao nhỏ dính liền với một đồng tiền tròn, giữa có lỗ vuông và hai chữ tượng-hình (coi hình III). Rồi đến đời vua Thái-Nguyên nhà Tần vào 376 sau Tây-lịch, mới có thứ tiền tròn, giữa có lỗ vuông, chung quanh có 4 chữ « tượng-hình » đọc không ra chữ, như hình IV sau đây.

Sau đến đời nhà Đường (vào khoảng 713-765) mới bắt đầu có những đồng tiền đúc bằng đồng ra đời và mệnh-danh là « Đồng tiền » (銅錢) nghĩa là tiền bằng đồng.

Từ đây đến hết đời nhà Đường là năm Bình-dần (906), luôn luôn năm nào cũng có đúc tiền đồng với niêm-hiệu « Khai-Nguyên » (713-741) đời vua Huyền-Tôn. Những đồng tiền này đúc dày chừng 1^m/m với đường kính 20.25^m/m, giữa có lỗ vuông, chung quanh có 4 chữ là niêm-hiệu như chữ « Khai-nghiên thông-bảo » (開元通寶) chẳng hạn.

Trước đời nhà Đinh (968-990), nước ta nội thuộc Trung-quốc, từ văn-hóa, chính-trị đến kinh-tế, nhất nhât đều theo Tàu hết nên về tiền-tệ thì lẽ tất-nhiên những đồng tiền của Tàu lưu-hành khắp lãnh-thổ quận Giao-châu và rồi về sau, đời này qua đời khác, vua chúa ta cũng bắt chước theo họ mà đúc tiền cho dân-gian tiêu-dùng.

Những đồng tiền đầu tiên của nước ta đã được đúc từ đời vua Đinh Tiên-Hoàng 968-977 (sau T.L.) và dưới đây là một bản danh-sách những cõ-tiền Việt-Nam đề cống-hiến cho các nhà khảo-cố tập-hợp cõ tiền Việt-Hoa :

CỘ-TIỀN VIỆT-NAM

« Thái-bình thông-bảo » (1) đúc khoảng 968-977 đời nhà Đinh ;

« Thiên-phúc thông-bảo » đúc vào năm 980-992 đời Lê Đại-Hành (Lê Hoàn) ;

« Thuận-thiên thông-bảo » đúc khoảng 1010-1028 đời vua Lý-Thái-Tồ.

« Minh-Đạo thông-bảo » đúc năm 1042-1044 đời Lý-Thái-Tôn (Công-Uân) ;

« Đại-Định thông-bảo » năm 1140-1162, đời Lý Anh-Tôn ;

« Nguyên-phong thông-bảo » (2) đời Trần Thái-Tôn, năm 1251-1258 ;

« Khai-thái nguyên-bảo » đời Trần Minh-Tôn, năm 1324-1330 ;

« Đại-trí thông-bảo » đời vua Trần Dụ-Tôn, năm 1358-1369 ;

« Thánh-nghiên thông-bảo » đời Hồ Quý-Lý khoảng năm 1400 (3)

« Thiên-khánh thông-bảo », Trần Cảo vào năm Bình-ngọ (1426) ;

« Thuận-thiên nguyên-bảo » đúc khoảng 1431-1433, Lê Thái-Tồ (Lê-Lợi) ;

« Thiệu-bình thông-bảo » đúc khoảng 1434-1439, Lê Thái-Tôn ;

« Đại-bảo thông-bảo » cùng đúc trong đời Lê Thái-Tôn ;



HÌNH I

Tiền con dao đời
Phục-hy (2852) trước T.L.

VĂN-HÓA — SỐ 58

« Thái-hòa thông-báo » đúc năm 1443-1453 đời Lê Nhân-Tôn ;
« Diên-ninh thông-báo » cũng đúc trong đời Lê Nhân-Tôn năm 1454-1459 ;
« Thiên-hưng thông-báo » đúc năm Kỷ-mão (1459) đời vua Lê Nghi-Dân ;
« Quang-thuận thông-báo » đúc khoảng 1460-1469 đời Lê Thánh-Tôn ;
« Hồng-Đức thông-báo » khoảng 1470-1497, cũng vua Lê Thánh-tôn ;
« Cảnh-thống thông-báo » 1498-1504 đời vua Lê Hiển-Tôn ;
« Đoan-khánh thông-báo » 1505-1508, Lê Uy-Mục-Đế ;
« Hồng-thuận thông-báo » vào năm Kỷ-tị (1509) vua Tương Dực-Đế ;
« Minh-Đức thông-báo » Mạc Đăng-Dung đúc khoảng 1527-1529 ;
« Đại-chính thông-báo », Mạc Đăng-Doanh năm 1530-1532 ;
« Quang-hòa thông-báo », Mạc Phúc-Hải (1541-1546) ;
« Vĩnh-Định thông-báo », Mạc Phúc-Nguyên đúc vào khoảng năm Kỷ-vi
(1549)

« Nguyễn-hòa thông-báo », vua Lê Trang-Tôn đúc vào khoảng năm 1533-1548 ;



HÌNH 11
*Tiền hình cái xêng
dời vua Hoàng-Đế
(2697-2597 tr.T.L.)*



HÌNH III

« Gia-Thái thông-báo », Lê Thé-Tôn đúc khoảng năm 1573-1577 ;
 « Bình-an thông-báo » { Trịnh Tùng tự xưng là Bình-An-Vương, đúc vào năm Kỷ-hợi (1599).
 « Kiền-thống nguyên-bảo », } Do Mạc Kính-Cung đúc ở Cao-bằng hồi năm 1593-1618.
 « Vĩnh-thọ thông-báo » vua Lê-Thân-Tôn đúc khoảng năm 1658-1661;
 « Vĩnh-trị thông-báo », vua Lê Hy-Tân đúc hồi năm 1676-1680 ;
 « Chính-hòa thông-báo », cũng do Lê Hy-Tân đúc năm 1681-1704 ;



HÌNH IV

Tiền tròn đời nhà Tần
Năm Thái Nguyên I vua Tần
Võ-Đế (376 sau T.L.)

«Đồng-khánh thông-bảo» (1885-1888);
«Thành-thái thông-bảo» (1889-1906);
«Duy-tân thông-bảo» (1907-1915);
«Khải-Định thông-bảo» (1916-1925);
«Bảo-Đại thông-bảo» (8) (1926-1930).

(Còn tiếp)
NGUYỄN TRIỆU

CHÚ THÍCH

(1) Theo tài-liệu Pháp, hồi năm Ất-vi (1715), Mạc-Cửu (1655-1735), & Hà-tiên cũng đã có đúc tiền hiệu là « Thát-binh ». Có tìm thấy trong « Hang Tiền » ở một hòn đảo nhỏ nơi biển Hà-Tiên.

(2) Đồng thời, vua Tống Thần-Tôn bên Tàu (1078-1085) cũng có cho đúc một loại tiền « Nguyên-phong thông-bảo » trùng tên với đồng tiền của vua nhà Trần bên ta.

(3) Đời vua Thuận-Tân (1388-1398) cuối nhà Trần, khi Quý-Lý còn làm chức phu-chánh thái-sư, Quý-Lý đặt ra « tiền giấy » bắt dân phải tiêu xài và đem hết những tiền đồng đòi lấy tiền giấy của nhà vua. Theo Đại Việt sử-ký toàn-thu chép trong quyển VIII, tờ 26, trong khi Quý-Lý thái-sư đặt ra cách làm tiền giấy đã thu hết tiền đồng của dân.

Tờ giấy 10 đồng-tiền, vẽ cây rêu bè,

Tờ 30 đồng, vẽ sóng nước,

— 60 — (tức 1 mạch, hay 1 tiền), vẽ đám mây.

— 120 — (— 2 — 2), vẽ con rùa.

— 180 — (— 3 — 3), vẽ con kỳ-lân.

— 300 — (— 5 — 5), vẽ con chim phượng-hoàng.

— 600 — (tức 1 quan) vẽ con Rồng.

Giấy tiền này phát-hành cho dân-gian, bắt buộc phải tiêu-dùng và lại đặt ra một đạo luật riêng xử-tử tất cả những kẻ làm giấy giả, còn những kẻ có nhiều tiền đồng không đem nộp hết đòi lấy tiền giấy hoặc cắt giấy thì cũng đồng tội.

Năm Canh-thìn (1400), Quý-Lý truất bỏ Thiếu-đế tức Thái-tử Án rồi tự xưng làm vua thay ngôi nhà Trần, đoạn đúc tiền « Thành-nghiên » này.

Kể đến đời Lê Thái-Tô (tức Lê Lợi) lên làm vua, trong nước khan không có đủ đồng đẽ đúc tiền cho dân dùng, vì mấy đời vua trước vơ vét đã hết và ngoài ra còn bị quân nhà Minh xâm-lăng cướp chở đi hết; đẽ bồi bù và kiến-thiết lại tiền-tệ trong nước, vua Lê cho khai-thác tất cả các mỏ đồng trong nước ngõ hầu có đủ nguyên-liệu (đồng) đẽ cung-cấp cho các sở đúc tiền từ năm Thuận-thiên (1428) đến hết nhà Lê.

(4) Đồng tiền này đúc vào năm Bính-dần (1746) đời Võ-Vương Nguyễn phúc-Khoát thứ 8, mặt sau có chữ « Nam-Hà » (南河) nghĩa là đúc ở Huế.

(5) Những đồng tiền « Cảnh-Hưng thông-bảo » đúc vào khoảng năm 1740-1786 đời vua Lê Hiền-Tôn, mặt sau thường có 2 chữ « Bình-Nam » (平南) đúc tại Thuận-hoa vào năm Bính-tý (1776), cũng có ghi 2 chữ Sơn-Tây (山西) nghĩa là đúc tại xứ Sơn-tây; lại cũng có đồng chữ « Kinh » 京 là đúc ở kinh-dô (tức Hà-nội) hoặc chữ « Trung » 中 là đúc tại Trung-dô (cũng là Hà-nội). Ngoài ra lại còn có những đồng « Cảnh-hưng cự-bảo », « trọng-bảo », « vĩnh-bảo », « đại-bảo », « chí-bảo », « trung-bảo ».

Còn có nơi chép trong thời Nguyễn Ánh ở Miền Nam khoảng năm 1778-1792 lại cũng có đúc tiền là « Gia-Hưng thông-bảo » đẽ cạnh-tranh hối-xuất với đồng tiền « Cảnh-hưng » của vua Lê ngoài Thuận-Hoa. Sử-liệu này vô căn-cứ vì từ ngày Nguyễn Ánh lên vương-vị ở Gia-dịnh vẫn tôn-trọng niên-hiệu « Cảnh-hưng » của nhà Lê và đến khi đã chính-thức lên ngôi cửu-ngũ ở Phú-Xuân, đổi với nhà Lê, vẫn có cảm-tình nồng-hậu, coi vậy thì không có lý nào lại có đúc tiền « Gia-Hưng » kia được !

(6) Trong ba năm thời Lê-mạt, còn có đồng tiền « Chiêu-thống thông-bảo » ra đời và thường mặt sau có chữ « Sơn-Nam » (山南) hoặc chữ « chính » (正). Chữ Sơn-Nam nghĩa là tiền đúc tại xứ Sơn-Nam và chữ Chính kia là có ý đẽ phân biệt với các loại tiền của nhà Tây-Sơn đúc hồi năm (1777-1792) mà cho là « tiền giả », những đồng tiền « Chính » mới là tiền thật và là chính hiếu... Có lẽ cũng vì lý-do này nên Nhâm- ngọ (1822), vua Minh-mạng ban-hành đạo dụ của vua Gia-long từ năm Bính-tý (1816) cấm thần-dân không được lưu-hành hay tiêu-dụng những tiền của nhà Tây-Sơn đúc

và chỉ được «xài» những đồng tiền nhà Lê mà có chữ «Chính» mới là của thật. Thế nên nay đồng tiền «Chính» rất có thè trại ra «đồng chính» rồi có những đồng chính Gia-long, chinh Tự-Đức, vân vân... Thật nghĩa chữ «Chính» (正) là cái chiêng, nhạc-khí của ta và những đồng tiền đồng của ta, mỗi khi ném vào những vật dán như gạch hay đá thì nó cũng có tiếng kêu nhỏ, giống như tiếng chiêng là «chinh» và lâu đời thành ra «đồng chính» hay «đồng tiền chính». Còn một thuyết nữa là đời xưa ta có nha «Thuế Vụ» gọi là «Chinh thâu» và «Chinh thuế» chỉ thâu tiền đồng mà thôi, nên cũng có lẽ vì vậy mà tiền đồng gọi là «Chinh».

Ngoài tiền «Chinh» ra, một đôi khi Triều-định cũng có đúc cả tiền kẽm nữa và trong thời Gia-long vì khan đồng nên đã đúc rất nhiều tiền kẽm, 60 đồng kẽm là 1 tiền, 10 tiền là 1 quan tức 600 đồng, 1 đồng chính đổi lấy 6 đồng kẽm, 10 đồng chính cũng có thè gọi là 1 tiền và 100 đồng chính cũng là 1 quan.

Trong thời Gia-Long, Minh-Mạng, Thiệu-Trị thường có đúc rất nhiều tiền «chinh» cũng như tiền kẽm.

Năm Mậu thâu (1848) là năm Tự-Đức nguyên-niên, có đúc rất nhiều tiền chính, tiền kẽm cùng bạc nén, và đến năm Tân-dậu (1861) lại còn đúc thêm đồng tiền «Tự-Đức bảo sao» có giá-trị bằng 50 đồng tiền, nặng 7 tiền 5 phân (28 grammes) có chữ: «Chuẩn ngũ thập văn».

Hồi năm Nhâm-thân đời Tự-Đức thứ 25, nhà vua cho những người Tàu kiều-cư đầu thầu đúc tiền bạc cho Triều-định, nhưng lần lần bị họ giảm bớt cả trọng-lượng của tiền bạc chỉ còn phân nửa và về tiền đồng thì bị họ pha trộn không còn nguyên-chất của đồng nữa.

Rồi từ đây qua những đời vua Kiến-Phúc, Hàm-Nghi, Đồng-Khánh, Thành-Thái, Duy-Tân, Khải-Định, Bảo-Đại, từ năm 1884 đến 1926, đời nào cũng có đúc hai loại tiền kẽm và tiền chính. Sau khi có tiền «Bảo-Đại», định giá đổi 1 đồng Khải-Định lấy 2 đồng «Bảo-Đại», và cũng có khi 1 đồng Khải-Định đổi lấy 3 đồng Bảo-Đại nên dân-gian đương thời có câu ca-đao:

*Hai con đổi lấy một cha,
Làm cho thiên-hạ sót sa vì tiền.

Thóc hơn khôn có người đóng,
Bán buôn 1 bối giá đồng 3 con.*

Lại còn có nhiều câu về tiền từ xưa và lâu hơn :

Đồng tiền liền khúc ruột...
Đồng tiền tài, nhân nghĩa tận...
Có tiền mua tiền cũng được...!

Hột tiêu nó bé nó cay,
Đồng tiền nó bé nó hay cửa quyền...

Đồng tiền không phẩn không hồ,
Đồng tiền khéo diêm khéo tô mặt người.

Mẹ em tham thúng xôi dền,
Tham con lợn béo, tham tiền « Cảnh-Hưng ».

Qua mấy câu ca-đao về tiền

Đây một cô gái quê, nuôi chồng nghèo ăn học đi thi...

Một quan là 600 đồng,
Chắt chiu tháng tháng cho chồng đi thi.
Chồng tôi cõi ngựa vinh-quy !
Hai bên có linh hồn di dẹp đường...

(Trích trong bài hát « Trăng sáng vườn chè » tân nhạc)

Đây lại một « cậu cà » nhà giàu, bạch-diện thư-sinh, nhà có kỵ, đưa vợ quan tiền đi mua đồ cúng, về bắt vợ «tinh tiền chợ» :

— Một quan tiền tốt mang đi,
Nàng mua những gì mà tinh chẳng ra ?

Vợ tinh rành mạch :

— Thoạt tiên mua 3 tiền gà, (3 × 60).	.	.	.	180 đ.
Tiền rươi gạo nếp với 3 đồng trầu (90 + 3).	.	.	.	93.
Trở lại mua 6 đồng cau (6 đồng).	.	.	.	6.
Tiền rươi miếng thịt, giá rau 10 đồng (90 + 10).	.	.	.	100.
Có gì mà tinh chẳng thông ?				
Tiền rươi gạo tẻ, 6 đồng trà tươi (90 + 6).	.	.	.	96.

30 đồng rượu, chàng ơi ! (30)	30.
Ba mươi đồng mật, 20 đồng vàng (30 + 20)	50.
2 chén nước mắm rõ ràng,	
Hai bát mứt bốn, kéo chàng chàng hồ nghi (2 × 7 = 14)	14.
Hai-mươi-mốt đồng đậu nâu chè (21)	21.
10 đồng nải chuối, chẵn thì 1 quan (10)	10.
Cộng 600 đ.	

N.T.



THÈ-LÈ MUA VĂN-HÓA NGUYỆT-SAN

Mỗi số (Tư-nhân) : 12\$ — 1 năm 10 số : 120\$	
nửa năm 5 số : 60\$	
Mỗi số (Công-sở) : 24\$ — 1 năm 10 số : 240\$	
nửa năm 5 số : 120\$	

Gửi báo-đám, mỗi số tính thêm 7\$00

Ở ngoại-quốc, xin gửi thêm cước-phí

- ★ Mua dài hạn V.H.N.S., xin gửi phiếu mua báo và ngân-phiếu về Ô. GIÁM-ĐỐC NHA VĂN-HÓA, số 266, Đường Công-lý, Sài-gòn.
- ★ Bài soạn đăng tạp-chí, xin gửi về Ô. CHỦ-BÚT VĂN-HÓA NGUYỆT-SAN, số 266, đường Công-lý, Sài-gòn.
- ★ Bài của các bạn gửi đến Tòa-soạn, nếu không đăng được, không có lệ trả lại bản thảo.



DANH-NHÂN NAM-VIỆT

TIỀN-QUÂN NGUYỄN-HUỲNH-DỨC (1748-1819)

HƯNG-VIỆT

T trong số các bậc đại-công thần theo vua Gia-Long để mưu việc thống nhất sơn-hà, nhân-dân thường hay nhắc đến Tà-quân Lê-văn-Duyệt (1763-1832), một vị danh-tướng trung-thành và hiền-hách nhất về đời Nguyễn-sơ, song rất tiếc rằng ta ít khi khắc đến một vị hò-tướng mà lòng trung-kien và trí-dũng không kém gì Tà-quân Lê-văn-Duyệt. Vì hò-tướng này đã từng làm :

Bắc Nam tam tòng-trấn ;

Tiền Hữu lưỡng tướng-quân (1).

Ông đã được Lê-văn-Duyệt (hồi mới xuất đầu lộ diện năm 17 tuổi) đem lòng kính mộ tài nghệ siêu-quần và xin nhận ông làm nghĩa-phụ để học hỏi thêm về lục-thao tam-lực. Vì hò-tướng lừng danh này là Tiền-quân Nguyễn-Huỳnh-Đức (1748-1819), cánh tay mặt của Nguyễn-Ánh trong việc tranh đấu với Tây-Sơn để khôi-phục sơn-hà.

(1) Ba lần làm Tổng-trấn tại Bắc-thành và Gia-Định thành; hai lần làm Chưởng Tiền-quân-dinh và Chưởng Hữu-quân-dinh.

NGUỒN GỐC

Nguyễn-Huỳnh-Đức, chính tên họ Huỳnh-tường-Đức, sinh năm Mậu-thìn (1748) tại giồng Cái Én, xưa thuộc làng Trường-Khánh, tổng Hưng-Nhượng, huyện Kiến-Hưng, tỉnh Định-Tường, nay thuộc làng Khánh-Hậu, tổng Hưng-Long, tỉnh Tân-An. Thân-phụ ông là Huỳnh-công-Lương, làm cai-doi thuộc-binh nhất-thuyền, còn tồ-phụ là Hoàng-công-Chu làm Xuất-doi thuộc-binh tam-thuyền đều là võ-quan triều Hậu-Lê. Vốn là giòng-doi nhà tướng, nên Huỳnh-tường-Đức, năm 17 tuổi, đã dũng-cảm hơn người và rất tinh-thêng võ-nghệ. Ông tồ-phụ rất thương yêu, nên lúc thư-nhàn vẫn săn-sóc dạy bảo ông đủ cả lục-thao tam-lược. Ông vốn chuyên-cần minh-mẫn, ban ngày học văn bài chữ nghĩa, còn ban đêm rèn luyện võ nghệ đủ các môn. Vì thế, ông nổi tiếng trong vùng là một bậc anh-tuấn văn-võ song toàn, và được người ta gọi là « Ông Tướng Hò ».

DỐC LÒNG PHÒ CHÚA CHẢNG QUÂN GIAN NGUY

Anh em nhà Tây-Sơn (là Nguyễn-Nhạc, Nguyễn-Lữ và Nguyễn-Huệ), sau cuộc dấy binh, vì Trương-phúc-Loan chuyên quyền, đã đuôi bắt được chúa Nguyễn là Định-Vương và Đông-Cung Nguyễn-phúc-Dương tại Long-Xuyên, liền đem giết tại Sài-gòn. May mắn người cháu của Định-Vương là Nguyễn-phúc-Ánh chạy thoát được và tụ tập những tật cũ khỏi binh từ Long-xuyên tiến lên tới Sa-dec. Ít lâu, Nguyễn-Ánh lại hội-binh với Đỗ-thanh-Nhân đánh đuổi quân Tây-Sơn và lấy lại Gia-Định (năm 1777).

Tháng giêng năm sau (1778), Đỗ-thanh-Nhân cùng các tướng là bọn Tống-phúc-Khuông, Tống-phúc-Lương, Lê-văn-Quân bèn suy tôn Nguyễn-Ánh (bấy giờ mới 17) làm Đại-nguyễn-súy, Nhiếp-quốc-Chính.

Đến năm Canh-tý (1780), sau khi bình định xong đất Gia-Định, Nguyễn-Ánh, theo lời thỉnh cầu của các tướng, bèn xưng vương-hiệu và phong cho Đỗ-thanh-Nhân, người có công lớn nhất thời bấy giờ làm Ngoại-Hữu, Phụ-chính, Thượng-tướng-công. Chính ông Đỗ-thanh-Nhân là bậc đứng đầu trong hàng Gia-Định tam-hùng (1) và đã từng chiêu-tập một

(1) Ông đứng đầu trong hàng Gia-Định tam-hùng (Đỗ-thanh-Nhân, Châu-văn-Tiếp và Võ-Tánh), vì ông tăng-quân sớm hơn và cũng mất sớm hơn hai vị kia. Về sau, cho rằng ông cậy công và lộng quyền, nên Nguyễn-vương nghi-kỵ và tìm cách hạ-sát vào tháng 3 năm Tân-sửu (1781). Cũng vì thế, quân Đông-Sơn, trước vẫn tận tâm giúp Nguyễn-vương, sau đều ly-tán hoặc phản lại, Nguyễn-vương đánh dẹp mãi mới yên.

đạo nghĩa-quân hơn 3000 người, dựng cờ đền năm chữ « Đông-Sơn Thương-tường-quân » để chống quân Tây-Sơn và để phò Nguyễn-Ánh lên ngôi báu.

Hồi đó, Huỳnh-tường-Đức đã ngoài 30 tuổi. Ông liền từ giã vợ con, đến xin gia-nhập đạo nghĩa-quân Đông-Sơn của Đỗ-thanh-Nhân tại Ba-Giồng (tức Tam phủ, nay là vùng Cai-Lậy, thuộc tỉnh Mỹ-Tho).

Ông cùng với Đỗ-Vàng, Đỗ-Ki, Võ-Nhàn (anh Võ-Tánh) là những thuộc-tướng đặc-lực của Đỗ-thanh-Nhân.

Năm 1780, trong lúc theo phò Nguyễn-vương, ông tình cờ được gặp Lê-văn-Duyệt, một trang anh tuấn mới 17 tuổi, cũng vừa ra đầu quân theo chúa Nguyễn. Trong cuộc tao-ngộ này, hai bên đều phục tài nhau, và Lê-văn-Duyệt xin nhận làm nghĩa-tử của Huỳnh-tường-Đức để học tập thêm về phép điều binh khiên-tướng. Tường-Đức vui vẻ nhận lời ngay.

Năm 1781, quân-lực của Nguyễn-vương đã khá hùng-hậu, nhờ sự phù trợ đặc-lực của tướng-sĩ. Quân Tây-Sơn có ý e-e, chưa dám tấn-công Đầu năm sau (1782), Nguyễn-Huệ mới đem hùng-binhh vào Gia-Định quyết bắt cho được Nguyễn-vương để trả hậu-hoạn.

Hồi đó, Đỗ-thanh-Nhân và Huỳnh-tường-Đức chỉ-huy một nhóm quân Đông-Sơn (ít hơn quân địch nhiều) mà đánh lui được quân Tây-Sơn tới giồng Trần-Định để bảo-vệ cho Nguyễn-Vương.

Nguyễn-vương bèn phong cho Huỳnh-tường-Đức làm Tiền-quân, Tôn-thất-Cốc làm Trung-quân để có đủ uy-quyền chiêu-tập binh-mã đánh đuổi Tây-Sơn.

Trận giao-chiến lần này, diễn ra tại một cánh đồng ở Tứ-ký-giang, thuộc đất Gia-Định (nay thuộc về tỉnh Tân-An và Gò-công) rất là ác-liệt. Quân hai bên chết rất nhiều. Sau cùng, quân của Nguyễn-vương bị thất-trận, binh-sĩ chạy tán lạc. Riêng còn có tiền-quân Huỳnh-tường-Đức và một ít dung-tướng còn theo bảo-giá Nguyễn-vương. Rồi sau số quân bảo-giá cũng bị tử-trận hết, duy còn trơ trọi có một mình Huỳnh-tường-Đức tả xông hữu-dột, liều thân che đỡ để phò Nguyễn-vương trong con nguy-khổn.

Đương khi chạy trốn để tìm phương lánh nạn, ngựa của Nguyễn-vương bối ngòi sảy chân sa xuống hố sâu. Trời đã tối đêm, mà quân Tây-Sơn thì đuổi theo riết sau lưng. Trong bước khốn cùng này, Nguyễn-vương tướng chừng cầm chắc cái chết trong tay. Huỳnh-tường-Đức chợt nghĩ được một diệu-kế, liền quay ngựa của ông trở lại nghênh-chiến với quân địch, cố ý

dụ địch chạy sang con đường khác. Ông làm như có một đạo quân đương án nấp ở gần đây và chỉ đợi quân địch tới là đánh úp. Đêm khuya trời càng tối, ông càng dọa già quân địch để đám đuổi theo ông. Quân Tây-Sơn e sợ có quân của Nguyễn-vương mai phục chốn này đồ ra tàn-sát, (nếu cố tình rượt mãi), vì thế mới tạm dừng lại, đợi trời sáng sẽ liêú. Ông đánh lừa được giặc, bèn quay trở lại chỗ Nguyễn-vương bị sa hổ sâu, rồi tìm cách đem được lên đất bằng cả người và ngựa.

Thoát được cơn nguy khốn này, hai chúa tôi vội-vã giục ngựa tìm đường lánh nạn trong đám rừng sâu tối mò. Nương nhau chạy hoài đến nửa đêm mới xa quân địch nhưng ác thay lại gặp một con sông chặn đường. Huỳnh-tường-Đức bèn cột ngựa vào một gốc cây dề Nguyễn-vương ở đợi đó, còn ông sục sạo đi tìm đò qua sông. May sao ông thấy một chiếc thuyền câu thả giữa dòng. Ông liền gọi thuyền ghé vào bờ, rồi dón Nguyễn-vương cung xuống thuyền lánh nạn. Mới chèo qua một khúc sông, chợt người lái thuyền hốt hoảng kêu rằng trước mặt có vô số thuyền bè, buồm dương trắng xóa...

Nguyễn-vương hoảng kinh, ngờ rằng chiến-thuyền của địch quân đón chặn chặng đường đi. Vội vàng Nguyễn-vương định nhảy xuống sông bơi lội vào bờ rồi trốn tránh bằng đường bộ. Huỳnh-tường-Đức tức thì ngăn cản lại, vì sợ Nguyễn-vương có thể làm mồi cho cá sấu rất nhiều ở khúc sông này. Ông định thần nhìn kỹ xem có phải thuyền địch kéo buồm trắng ở phía trước không, thì ra là một đàn cò dương đậu trên cây mọc ở ven sông.

Chúa tôi lúc đó mới hết kinh-hoảng, an tâm ở trong thuyền.. Vì tất cả chạy hoài, Nguyễn-vương mệt-mỏi vô cùng, nên là người nằm ngủ thiếp đi một giấc ngon lành, gối đầu vào bắp về của Huỳnh-tường-Đức, mà không hay chi cả. Đêm khuya, sương lạnh muỗi mòng thi nhau bay đốt quanh mình, song Huỳnh-tường-Đức vẫn chịu ngồi yên, sợ phá giấc ngủ của Nguyễn-vương. Ông còn lấy tà áo làm quạt sua muỗi luôn tay dề Nguyễn-vương ngủ được yên giấc. Lúc Nguyễn-vương tỉnh giấc, vẫn còn thấy ông ngồi đường hoàng tĩnh-táo, và lấy bắp về làm gối cho mình ngủ, nên cảm động muôn sa giọt lệ và nói rằng :

«Gặp lúc quốc-gia nguy biến mới rõ bậc trung-thần. Khanh thực là một bậc hiền-lương, có một không hai. Đã cứu ta khỏi chết, lại vì ta thức suốt đêm trường, ân này trọng hậu biết chừng nào ! Ngày xưa, vua Thái-Tồ nhà Nguyễn, trong khi thua trận chạy lạc vào sa-mạc, đêm khuya không nơi trú-ẩn, tuyêt lạnh

roi xuống thấu xương. Khi đó, hai vị trung-thần là Mộc-bá-Lê và Bác-nhĩ-Mộc, cởi y-phục dương mặc dắp cho vua khỏi lạnh, và suốt đêm cùng đứng giữa trời giăng lá cờ trên mình vua để giữ cho tuyêt khỏi rơi xuống. Nếu dem tấm trung-can nghĩa-kí của hai vị đó sánh với lòng trung-dũng nhân-hậu của khanh đối với ta, đâu có khác gì. Ta nghĩ chẳng biết lấy chi đền đáp cho xứng đáng với ân-nghĩa đó, vậy ta ưng đền khanh được theo họ ta. »

Từ đó, tên ông Huỳnh-tường-Đức được đổi làm Nguyễn-Huỳnh-Đức và cũng từ đó, ông được chúa Nguyễn coi như người trong thân-tộc.

AI VÌ CHÚA NẤY...

Năm Quý-mão (1783), Tiền-quân cầm quân giao-chiến với Tây-Sơn Nguyễn-Huệ tại Đồng-tuyên.

Hồi ấy, binh-lực của Tây-Sơn rất hùng-hậu, uy-thể đương lừng lẫy, còn Nguyễn-Huỳnh-Đức bị hâm vào cảnh thế cùng lực-lận, nên bị quân Tây-Sơn bao vây chặt chẽ. Cuối cùng, ông bị quân địch cầm-tù cùng với năm trăm quân-sĩ. Nguyễn-Huệ liền mở tiệc khao quân. Vốn mến phục tài-trí của Nguyễn-Huỳnh-Đức từ lâu, nên khi quân Tây-Sơn bờ ông vào tù-xa giải tới quân dinh, Nguyễn-Huệ truyền quân-sĩ phải mở ngay tù-xa và dắt ông tới trước mặt đê hỏi chuyện. Tự tay Nguyễn-Huệ cởi trói cho ông và ngọt ngào khuyển-dụ ông qui-hàng. Ông quắc mắt chỉ tay vào mặt Nguyễn-Huệ mà nạt lớn rằng : « Đồ phản-nghịch ! Ta đây thà chết, đâu có thờ hai vua. Bắt được ta thì cứ đem giết ngay đi, đừng mong ta đầu hàng ».

Các tướng-sĩ đứng hầu bên cạnh Nguyễn-Huệ tức-kí vô cùng, đều xin đem ông ra chém tại pháp-trường về tội ngạo-mạn vô-lẽ. Nguyễn-Huệ, sẵn độ lượng bao dung và muốn thu-phục nhân-tài, chỉ cười mà gạt đi : « Thái-độ của Nguyễn-Huỳnh-Đức ta chẳng đáng trách làm gì ! Lời nói thốt ra đê tỏ chí-kí của một bậc trung-thần hết lòng thờ chúa đó thôi ! Chết ngay trước mắt mà chẳng nao-núng chút nào, ta thử hỏi các ngươi tấm gương trung-dũng nghĩa-liệt ấy chẳng đáng kính-phục lắm sao ! »

Nguyễn-Huệ đã không nỡ giết và, trái lại ban tặng cho Nguyễn-Huỳnh-Đức vàng bạc châu báu và rất trọng-dâí ông, mong sớm muộn ông sẽ hồi-tâm qui-phục nhà Tây-Sơn. Nào ngờ ông vẫn khăng-khăng một dạ cố tìm cơ-hội thoát thân đê phò chúa Nguyễn.

Nhận thấy hối đó Nguyễn-vương còn ở miền Nam, nếu đe Nguyễn-Huỳnh-

Đức ở đây mãi, e khó giữ được sự tâù-thoát của ông, nên Nguyễn-Huệ đem ông ra Bắc-Hà để đánh chúa Trịnh vào năm Bính-ngọ (1786). Dù phải đổi ra Bắc ông vẫn nhớ mong chúa Nguyễn, không lúc nào quên... Tâm-sự ông lúc này có lẽ chẳng khác tâm-sự đức Quan-vân-Trường đời (Tam-quốc), tạm phò Tào-Tháo và ông chỉ chờ có cơ-hội tốt là tìm đường theo chúa cũ.

Diệt xong chúa Trịnh, Nguyễn-Huệ rút quân về và giao cho Nguyễn-Huỳnh-Đức giữ chức phó-tướng giúp Nguyễn-văn-Duệ cai-trị tỉnh Nghệ-An.

Hồi bấy giờ có sự bất hòa giữa anh em nhà Tây-Sơn. Nguyễn-văn-Duệ vốn trước là thuộc-tướng của Nguyễn-Nhạc, về sau vì hoàn cảnh bắt buộc phải về làm bộ-tướng cho Nguyễn-Huệ. Cúng vì nhớ chúa cũ, Duệ cũng mong có dịp thoát thân về với Nguyễn-Nhạc.

Khi được Nguyễn-Huỳnh-Đức do Nguyễn-Huệ phái tới giúp việc mình, Duệ nhận thấy Đức là bậc trí-dũng và một lòng trung-chính, nên tỏ vẻ tin cậy Đức. Rồi ít lâu đem tâm sự riêng của mình (muốn bỏ Nguyễn-Huệ phò Nhạc) nói thật cho Đức rõ, và còn khuyên Đức nên theo mình về giúp Nguyễn-Nhạc thì mai sau chẳng mất tước công hầu.

Nguyễn-Huỳnh-Đức ngoài mặt tỏ vẻ tán đồng ý-kiện của Duệ, nhưng riêng ông vẫn giữ kín không cho Duệ biết rõ ông là tôi-trung-kiên của Nguyễn-vương. Ông giả đò tuân lời Duệ, tính mưu-kế về phò Nguyễn-Nhạc.

Nguyễn-văn-Duệ tin rằng thật, bèn giao cho Nguyễn-Huỳnh-Đức một đội kỵ-bin 5.000 người, dặn Đức vòng theo đường núi mà vào Qui-Nhon, vì Nguyễn-Nhạc đóng quân tại đó. Còn Duệ hẹn sẽ theo sau. Khi Đức phát pháo khởi hành, Duệ tiến đưa mấy dặm đường và còn ân cần dặn bảo : « Tin cậy ở lòng trung thực của tướng-quân, ta giao cho tướng-quân 5.000 dũng-sĩ, vậy tướng-quân cứ thẳng đường vào Qui-Nhon trước, rồi ta sẽ theo sau. Khi gặp Chúa-thượng, ta sẽ bảo-tấu rằng tướng-quân là bậc anh-hùng, vẫn vô kiêm toàn, át thế nào chúa thượng cũng trọng-dụng tướng-quân ».

Nguyễn-Huỳnh-Đức ngô lời cảm tạ và lên đường từ biệt Duệ. Được một tuần lě, Duệ tiếp được một phong thư của Đức gởi về, đại ý như sau :

« Hết làm tướng-sĩ, ai cũng phải vì chúa nầy. Hiện nay, chính tướng-quân đã tận tâm phò Tây-Sơn, tôi đây cũng phải hy-sinh giúp chúa Nguyễn. Chúng ta ai cũng có chúa nầy, trời đất đã định phần như thế. Về phần tôi, xin thành-

thực cảm ơn tướng-quân đã giúp tôi thoát khỏi Tây-Sơn để được trở về theo chúa cũ... »

... Trước khi dừng bút, xin có mấy lời chán-thành khuyên-nhủ tướng-quân : Ánh quang-minh phá tan bầu hắc-ám, còn chán-lý đánh đổ ý sai lầm. Tôi thiết tha ước mong tướng-quân suy-xét kỹ-lưỡng mà quay về con đường chính-ningfa.

Cơ trời đã định, một nước đâu có hai vua, thì lẽ nào tướng-quân lại giúp Tây-Sơn mà quên Nguyễn-vương là bậc chán-chúa ? ... ».

Xem xong thơ trên, Nguyễn-văn-Duệ giận toát mồ hôi, tự-trách mình sao nhẹ dạ quá tin đè cho Nguyễn-Huỳnh-Đức lừa gạt nỗi mình, lại còn đem theo một đạo binh 5000 dũng-sĩ.

Vội-vàng Duệ đem mấy ngàn quân mã rượt theo, đồng thời phi-báo cho Đức hãy dừng binh chờ Duệ đem thêm quân-sĩ về phò chúa Nguyễn một thề.

Song le, Nguyễn-Huỳnh-Đức, vốn là bậc trí-dũng hơn người, đâu lại không hiểu dụng-ý của Duệ và đâu chịu bị mưu đánh lừa.

Ông liền ra lệnh cho quân-sĩ ngày đêm gấp trèo núi xuyên rừng, đi qua châu Lạc-Hoàn, tắt đường sang đất Vạn-Tượng (tức Vientiane), rồi đi sang nước Xiêm-La (tức Thái-Lan ngày nay) để tìm chúa Nguyễn.

MUÔN DẶM ĐI TÌM CHÚA CŨ

Đường dài hàng ngàn muôn dặm, quanh co vắt-và vì rừng thẳm núi cao. Gia-dì lương-thực lại vội hết cả, quân-sĩ đã có lần phải dùng lá cây, củ chuối trong rừng để ăn tạm cho đỡ đói. Tương-truyền một hôm binh-sĩ đang đói chưa tìm được cái ăn, bỗng đâu thấy trên đại-thụ giữa rừng có chừng hàng vạn con chim nằm ngủ. Quân-sĩ được lệnh bắt tên, nhưng đàn chim không thấy nhúc-nhích ! ... Họ bèn trèo lên cây để bắt thì té ra « lá cây tựa như biển-hình con chim » : hai cánh chim là lá, còn đầu và thân thì dính vào cành cây. Những lá này đem luộc cho quân-sĩ ăn ngon như thịt vậy.

Đạo quân của Nguyễn-Huỳnh-Đức càng tin-tưởng rằng lòng trời độ cho họ đi tìm chán-chúa, nên họ càng phấn khởi tiến hành.

Các mường mán trong rừng vốn chuộng thanh-danh của Nguyễn-Huỳnh-Đức nên đem corm gạo ra tiến đưa rất đông. Nhờ thế, không bao lâu ông và quân-sĩ đã lẩn mò sang đến nước Xiêm, mong tìm chúa cũ.

Cảm lồng trung-nghĩa của ông, thời bấy giờ trong Nam đã có câu hát khen ông rằng :

*Ngậm ngùi thay, tôi trung-liệt,
Giữ một tiết ngay ở cùng chúa.
Vẹn-toàn câu chung-thủy,
Đứng ngàn xưa ước có mẩy ai! . . .*

Rồi thay ! khi sang đến nước Xiêm, ông lại được tin là Nguyễn-vương đã trở về Gia-Định từ năm 1787.

Đang đắng trong bao nhiêu ngày tháng, ông cùng binh-sĩ chịu bao nỗi gian-lao, đến đây sức tàn hơi kiệt, ông nghỉ đến bước đường sau này, bao xiết lo âu...

Muốn tiến bước nữa, ông phải vào yết-kiệm vua Xiêm, xin mượn sứ thuyền bè quay về Gia-Định, đề may còn dịp vua tôi trùng-phùng. Song le, vua Xiêm cũng hâm-mộ đại-danh của ông, muốn giữ ông lại đề phò-trợ mình. Ông tời cảm-tạ, song nhất-quyết không đổi ý thay lòng. Vua Xiêm bèn kiếm cách làm khó dễ, không cho ông mượn thuyền bè. Uất-hận đến cực điểm, ông kêu nài khàn-thiết và thò huyết đầm-dìa trước mặt vua Xiêm. Cảm-dòng vô cùng và biết thế không khuyến-dụ được nào, vua Xiêm mới chịu cấp thuyền bè cho ông về Gia-Định và còn đặt tiệc rượu tiền-hành.

Không bao lâu, ông và quân-sĩ về tới Gia-Định. Khi được vào bái-yết Nguyễn-vương, thì nỗi mừng biết lấy chi cắn..! Vua tôi lại tương-phùng, nên Nguyễn-vương cảm-dòng khôn xiết kè và có phán rằng : « Khanh đã nhiều phen vào sinh ra tử cứu sống ta, nay khanh lại cố tìm về với ta, âu cũng là lòng trời sui khiến, nên ta mới còn hạnh-ngộ gặp khanh... » Rồi Nguyễn-vương phong cho ông làm *Khâm-sat*, *Chưởng-cơ quản Trung chí tướng-sĩ*.

GIÚP CHÚA KHÔI-PHỤC GIANG-SƠN

Hồi đó, Nguyễn-Huỳnh-Đức đã 43 tuổi (năm Canh-tuất 1790). Ông lại cùng với bạn bè tướng-sĩ cũ và nghĩa-tử Lê-văn-Duyệt lo việc đánh Tây-Sơn để giúp chúa Nguyễn trong việc thống-nhất giang-sơn.

Gặp khi có Thái-Bảo Phạm-văn-Tham (vốn là tướng đầu hàng ngày trước) âm-mưu trả về với Tây-Sơn, ông được lệnh di dụ tướng ấy bắt đem về xử-tử tại Gia-Định cho nghiêm quân-lệnh.

Lại gặp khi Lê-văn-Quân bị vây ở Phan-Rí (năm 1791). Ông được lệnh hợp-lực với đạo quân của Nguyễn-văn-Trương và Võ-Tánh di giải vây và đánh lui được quân Tây-Sơn.

Năm Nhâm-tý (1792), đại binh của Nguyễn-vương tiến đánh Qui-Nhơn (lần thứ nhất), đốt phá được thủy-trại của Tây-Sơn ở cửa Thị-Nại, còn ông được lệnh cùng với viên Tán-Lý tên là Chiêu, án-thủ Bà-Rịa, sau lại tiến đánh Phổ Hải (gần Phan-Thiết), Địch-quân thua trận phải bỏ dồn chạy.

Năm Quý-sửu (1793), Nguyễn-Huỳnh-Đức được lệnh đốc quân vào rừng đồn gỗ để xúc - tiến việc đóng chiến - thuyền. Sau ông được giữ chức Khâm-sai Chưởng-quản Hữu-quân-dinh, Bình-tây phó-tướng-quân, rồi cùng Tôn-Thất-Hội và Nguyễn-văn-Thành đem bộ binh ra đánh Phan-Rí, tiến phá được Bình-Thuận; sau thà thắng đem quân tới Qui-Nhơn, hợp-lực với thủy-quân dàn trận vây thành này. Thấy thế nguy, Nguyễn-Nhạc phải cho người ra Phú-Xuân, xin binh cứu-viện. Bấy giờ Nguyễn-Huệ đã mất (vào cuối năm 1792); con là Nguyễn-Quang-Toản liền cho đại-binhl vào giải vây. Nguyễn-vương thấy viễn-binh của Tây-Sơn hùng mạnh, liệu chừng giao-chiến không lợi, nên cho rút quân về Diên-Khánh (tức là Khánh-Hòa), rồi về Gia-Định. Nguyễn-Huỳnh-Đức được lệnh ở lại giúp Đông-cung (là Hoàng-tử Cảnh) trấn-thủ Diên-Khánh, nhưng ít lâu lại nhận được chiếu-chi về ngay Gia-Định. Quân Tây-Sơn liền kéo tới vây Diên-Khánh. Nguyễn-vương ủy cho Đức giữ Gia-Định và đích-thân đem binh giải vây cho Đông-cung Cảnh. Nghe tin có viễn-binhl, quân Tây-Sơn bèn rút lui; nhưng sau khi Nguyễn-vương trở về Gia-Định, tướng Tây-Sơn là Trần-quang-Diệu lại đem đại-binhl đến vây lần nữa thành Diên-Khánh, đồng-thời phái quân chặn đường cứu-viện ở Bình-Thuận.

Nghe tin cấp-báo, Nguyễn-vương liền sai Tiễn-quân Nguyễn-văn-Thành đem 3000 quân giữ thành Bình-Thuận. Thấy quân ít ỏi, không chắc địch nổi đổi-phương, Thành không dám đi. Đức liền nói : « Với 3000 quân mà không đủ chống được quân địch ư ? Một trấn Bình-Thuận nhỏ mọn kia làm gì mà giữ chẳng nỗi ? Bất luận thắng bại, ta cứ làm trọng nghĩa-vụ của người làm tướng đi ! »

Thấy thế, Nguyễn-vương liền phái ông đứng chỉ-huy việc cầm quân và sai Thành đi phụ-tá.

Khi đến Phan-Rí, tướng Tây-Sơn là Lê-Tụng chặn đường hẻm không cho quân ông tiến lên. Ông đành phải lui về Phổ-Hải (gần Phan-Thiết), rồi vì

lương-thực tiếp-ứng không đều, ông tạm rút quân về Bà-Rịa, và tìm cách tiến binh bằng cách khác.

Được tin, Nguyễn-vương không được hài lòng, song nghĩ rằng Đức cũng như Thành, thận-trọng chưa dám khinh địch, hẳn vì quân-lực còn ít, nên cử Tôn-thất-Hội đem thêm viện-binhan để tăng-cường. Nhờ đó, Nguyễn-Huỳnh-Đức có đủ binh-lực trong tay, nên trong lúc giao-chiến đã thắng được quân Tây-Sơn và giải vây cho Đông-cung Cảnh.

Năm Bính-thìn (1796), Nguyễn-vương thắng cho ông giữ chức Khâm-sai Chưởng-quản Hữu-quân-dinh Bình-tây tướng-quân và đề trấn-thủ đất Diên-Khánh.

Năm sau (1797), Nguyễn-vương cử đại binh ra đánh Qui-nhon (lần thứ hai) nhưng thấy quân Tây-Sơn đã phòng-bị chu-đáo liệu đánh không nỗi, bèn tiến đánh tỉnh Quảng-Nam. Nguyễn-Huỳnh-Đức có theo giúp Nguyễn-vương trong cuộc tiến-binhan này. Được vài tháng, việc tiếp-tế quân-nhu rất khó khăn và không đầy-đủ, Nguyễn-vương đành phải tạm lui về Gia-Định và cho cả Đức theo về.

Năm Mậu-аго (1798), nước Xiêm-La bị quân Miến-Điện xâm-lấn; vua Xiêm cho sứ sang cầu-cứu Nguyễn-vương. Tướng nhớ ơn xưa khi phải lưu-trú ở nước Xiêm, Nguyễn-vương bèn cử Nguyễn-Huỳnh-Đức và Nguyễn-văn-Trương đem thủy-quân sang cứu-viện Song-le, quân ta mới tới đảo Phú-quốc thì được tin quân Miến-Điện đã rút lui. Nguyễn-văn-Trương lại đưa hết thủy-quân cứu-viện trở về Gia-Định, còn Nguyễn-Huỳnh-Đức phải đi luôn tới nước Xiêm, vì phải mang quốc-thư sang giao-hiệu với nước này.

Năm Kỷ-mùi (1799), tình thế quân Tây-Sơn đã bắt đầu suy-nhược, nên Nguyễn-vương bắt đầu sửa soạn một cuộc chinh-phát dài-qui-mô. Nguyễn-vương cho tích-trữ lương-thực, tuyển thêm binh lính, và già phong cho tướng-sĩ, Nguyễn-văn-Thành được phong làm Chưởng Tiền-quân, Võ-Tánh làm Chưởng Hậu-quân, Lê-văn-Duyệt làm Chưởng Tả-quân. Chức cao nhất là Chưởng Trung-quân do Nguyễn-văn-Trương giữ.

Tháng ba năm đó (1799), Nguyễn-vương cử đại-binhan (gồm cả quân thủy-bộ) đi đánh Qui-nhon (lần thứ ba). Tháng tư, thủy-quân Nguyễn-vương đã lọt

vào cửa Thị-Nại (1), cách thành Qui-nhon chừng mươi hải-lý. Nguyễn-vương sai Võ-Tánh và Nguyễn-Huỳnh-Đức đem quân lên bộ đóng ở Trúc-Khê. Đồng-thời, Nguyễn-văn-Thành đem bộ-binhan ra đánh Phú-Yên, rồi tiến lên tiếp-ứng cho toán quân của Võ-Tánh đương đánh quân địch ở Thị-Dâ và cầu Tân-An. Tướng Tây-Sơn là Trương-tân-Tị bỏ chạy. Nguyễn-Huỳnh-Đức thừa thắng chiếm lấy thành, bắt được 13 thót-tượng, còn Võ-Tánh bắt được 15 thót-tượng và chém được 2 tướng của địch. Tướng Tây-Sơn là Lê-văn-Chất bị đại-bại phải qui-hàng.

Sau khi hạ được thành Qui-nhon, Nguyễn-vương sai Nguyễn-Huỳnh-Đức trở về Đinh-Tường, giữ gìn trật-tự và sửa sang thành-trì tại Mý-Tho để phòng-bị những cuộc tấn-công bắt-ngờ.

Năm sau (1800), khi thành Qui-nhon bị quân Tây-Sơn kéo tới vây hãm chặt-chẽ, Nguyễn-Huỳnh-Đức nhận được lệnh phải đóng quân ở đèo Cù-Mông (cách Thị-Nại chừng 30km về phía Nam) để di giải vây.

Sang năm Tân-dậu (1801), sau khi Nguyễn-vương đã khắc-phục được thành Phú-Xuân (Huế) vào ngày mùng 3 tháng 5 âm lịch (13-6-1801), Đức lại phụng-mệnh quân-lính tất cả binh thuyền đóng giữ cửa Thị-Nại (Qui-nhon).

TƯỚI GIÀ, VÂN LO GIÚP TƯỚC CHĂN DÂN

Năm Nhâm-tuất (1802), Nguyễn-vương, sau khi thống-nhất sơn-hà, (thu về một mồi cá Bắc Nam Trung), bèn xưng đế-hiệu, đặt quốc-hiệu là Việt-Nam và lấy niên-hiệu là Gia-Long (Gia-Định cộng với Thăng-Long). Nhà vua bèn lo ngay sửa sang mọi việc trong nước, và đồng thời định tội thường công cho tướng-sĩ. Nhân dịp này, vua Gia-Long phong cho Nguyễn-Huỳnh-Đức trước quân-công, sai đi trấn-thủ thành Bình-dịnh và giữ chức Tiền-quân thay Nguyễn-văn-Thành. Trong khi trấn-niệm & đó luôn trong 7 năm trời, Nguyễn-Huỳnh-Đức hết sức chăm-lo, cho dân được an-cư lạc-nghiệp.

Năm Gia-Long thứ bảy (1808), ông lại hợp-lực với Lê-văn-Chất sửa sang đường quan-lộ từ Quảng-Nam tới Biên-Hòa.

Năm Gia-Long thứ chín (1810), được nhà vua tin trọng, ông được cử

(1) Xem rõ chi-tiết trận đánh cửa Thị-Nại trong bài: « Tả-quân Lê-văn-Duyệt » đăng trong Văn-Hóa nguyệt-san số 37 (trang 1472-1473).

làm Tông-trấn Bắc-thành (thay Nguyễn-văn-Thành được triệu về Kinh sung-chúc Tông-Tài). Hiệu lệnh của ông rất nghiêm-minh, nhân-dân ai cũng quý phục.

Năm Gia-Long thứ 11 (1812), ông về Kinh (Phú-Xuân) dự-lễ Ninh-lăng quốc-mẫu là Hiển-Khương Hoàng-hậu. Nhà vua thăng cho ông làm Khâm-sai Chưởng Tiên-quân và lại sai ra làm Tông-Trấn Bắc-thành Năm đó, ông đã 65 tuổi



Chân-dung Tiên-quân Nguyễn-Huỳnh-Đức

Ba năm sau (1815), thấy mình tuổi già sức kém và tình thế ở Bắc-thành đã được an-ninh, ông xin cáo-lão về hưu. Nhà vua lại bô-nhiệm ông làm Tông-Trấn Gia-Định thành (thay Lê-văn-Duyệt) để cho được gần chốn quê-hương. Chẳng may khi mới về đến Bình-Định, ông bị trọng bệnh giữa đường. Hay tin, vua Gia-Long rất thương cảm, sai trung-sứ tới thăm và cho ở lại săn sóc đến khi ông khỏi bệnh mới được về. Sau khi bình-phục, ông lại tiến-kinh.

Năm Gia-Long thứ 15 (1816), ông vẫn được nhà vua cử làm Tông-trấn Gia-Định thành và theo lời xin của ông, vua cử thêm một vị trọng-thần là Trịnh-hoài-Đức làm Hiệp-Tông-Trấn để phụ-tá ông trong việc trị-dân.

Năm Đinh-sửu (1817), ông vừa đúng 70 tuổi. Thấy mình tuổi già sức yếu đi nhiều, ông bèn cho lập sẵn sinh-phàn và tú-đường ở tại cố-hương, tức làng Khánh-Hậu (tỉnh Tân-An).

Rồi 2 năm sau, vào ngày mùng 9 tháng 9 năm Kỷ-Mão (1819), ông mất, tinh-táo cho tới phút cuối cùng, hưởng thọ 72 tuổi.

Được tin buồn, vua Gia-Long thương tiếc khôn xiết kè, ban cho gia-dinh ông vàng bạc tờ lụa để cử hành đám tang thật trọng thể; vua lại ban chiếu-chì cho các quan trong triều ngoài trấn và các doanh di đưa dám. Các-quan ở tỉnh-đường và nha-môn đều phải cư-tang 3 ngày; các quan ở trấn Định-Tường phải về cúng tế tận làng Khánh-Hậu.

Ngoài ra, vua Gia-Long còn truy-tặng cho ông là :

« Duy trung dực-vận công-thần, đắc tiên phụ-quốc Thượng-lưỡng-quân, Thượng-trụ-quốc, Thái phó Quận-công, thụy Trung-Nghị ».

Năm sau tức Minh-Mệnh nguyên-niên (1820), ông được thờ tại miếu Trung-Hưng công thần.

Năm Minh-Mệnh thứ tư (1824), ông được tòng-tụ thêm tại Thế-miếu công-thần, được truy-cấp 100 mẫu tạ điền ở làng Mậu-tài, huyện Hương-trà, tỉnh Thừa-Thiên. Năm Tân-mão (1831), ông được truy-tặng là :

« Tráng-võ tướng-quân, phong Kiến-Xương quận công ».

MIÊU-DƯỆ VÀ TỬ-ĐƯỜNG CỦA BẮC CÔNG-THẦN

Nguyễn-Huỳnh-Đức sinh-hạ được 4 người con trai là :

Nguyễn-huỳnh-Toán, chức Phiêu-ky vệ-úy;

Nguyễn-huỳnh-Thành, chức Khinh-ky vệ-úy;

Nguyễn-huỳnh-Nhiên, chức Trung-quân phó vệ-úy;

Nguyễn-huỳnh-Thỏa, chức Tiên-phong phó vệ-úy.

Năm Gia-Long thứ 17 (1818), nhà vua gả con gái thứ 5, tức công-chúa

Thái-Bình Ngọc-Châu cho Toán (con trưởng của Nguyễn-Huỳnh-Đức). Đến năm Minh-Mệnh thứ 5 (1824), Toán mất và được an-tang tại Phú-Xuân (Thừa-Thiên).



Phần-mộ Tiền-quân Nguyễn-Huỳnh-Đức
(xã Khánh-Hậu tỉnh Tân-An)

Về sau, đến năm Minh-Mệnh thứ 10 (1829) nhà vua gả em gái, tức con gái thứ 13 của vua Gia-Long là Định-Hòa Ngọc-Cơ cho Thành, là con thứ hai của Nguyễn-Huỳnh-Đức. Ba năm sau (1832), Thành mất và được an-tang tại Đồng-Xuân (gần Huế). Hiện giờ, còn đèn thờ Ngọc-Cơ và Thành ở Thừa-Thiên. Ngày nay, chính cháu 4 đời của Thành (tức là cháu 5 đời của Nguyễn-Huỳnh-Đức) tên là Nguyễn-huỳnh-Tân trông nom việc phụng-sự tại tú-dưỡng đúc Kiến-xương quân-công tại làng Khánh-Hậu (Tân-An).

Ngoài 4 con trai đẻ nói trên, Nguyễn-Huỳnh-Đức có nuôi một người con nuôi là Nguyễn-huỳnh-Phò (chính tên là Nguyễn-dinh-Phò). Phò đã lập được nhiều công-trạng từ đời vua Gia-Long, nên về sau, đến năm Minh-Mệnh thứ 5 (1824) được vua phong làm Ninh-Thái Tòng-Đốc (tức Tòng-Đốc Thái-Nguyễn và Bắc-Ninh).



Như trên đã nói, tú-dưỡng lập ra để thờ đúc Tiền-quân Kiến-xương quân-công ở làng Khánh-Hậu (Tân-An); gần đây trái bao phen bình lứa, quang cảnh trông có vẻ diệu-tàn, may nhờ chính phủ hiện-thời lưu tâm săn sóc và cho tu-bổ lại, nên cũng giữ được phần nào vẻ nguy-nga tráng-lệ của thời xưa (!).

(1) Sau khi qui-hóa, đúc Tiền-quân Nguyễn-Huỳnh-Đức rất hiền-linh. Theo lời tưởng-thuật của Ông Nguyễn-huỳnh-Tân, (cháu 5 đời của ngài), ở nơi từ

Nơi này, còn ghi lại mấy câu ca tụng công-đức của Tiền-quân Nguyễn-Huỳnh-Đức.

I. — Thất thập hữu nhị thu, trung hiếu nhất sinh thụ lập;

Cửu nguyệt trùng dương nhật, thọ ninh ngũ phúc thủy chung.

tạm dịch là :

Trong bảy mươi hai năm, một lòng xây dựng đạo hiếu-trung,
Đến ngày mồng 9 tháng 9, trước sau hưởng trọn cả ngũ-phúc.

II. — Tiền hữu nhị tướng quân, lục sư soái lệnh;
Bắc Nam tam tòng trấn, vạn lý bình quyển.

tạm dịch là :

Hai lần giữ chức Tiền-quân và Hữu-quân, cầm quyền soái-lệnh quân-sĩ;

đường thờ ngài, sau hương án, có kê một chiếc sập nguyên-tầm rất lớn, bằng gỗ sao, bề dài 3 thước 4, bề ngang 1 thước 3, bề dày 1 tấc 8 phân, xưa kia lúc sinh tiền ngài ngài vẫn nằm nghỉ, nay dùng làm sập thờ, không một ai dám nằm ngồi cả.

Hồi năm 1880, tại vùng Lương-Phú có cuộc khởi-nghĩa của ông. Ông nêu lên chống Pháp, Tòng-Đốc Trần-bá-Lộc được lệnh của Pháp đi tiêu-trù. Khi qua làng Khánh-Hậu, liền vào miếu-dưỡng thờ đúc Tiền-quân để tầm-nâ nhân-dân đem về tra khảo. Vốn theo đạo Thiên-chúa, Lộc có lẽ không tin-tưởng thần-minh và ngang-nhiên ngồi chém-chệ trên bộ sập thờ đúc Tiền-quân. Trong khi đó, cháu chắt đúc Tiền-quân phải ra làm lễ bái-kiến Trần-bá-Lộc. Dương vát-véo người ngồi trên bộ sập thờ để nhận lễ, Lộc tự nhiên sặc tối mà mặt và tê nhào xuống đất như trời giáng, mê-man bất-tinh. Linh hồn hốt-hoảng vội khiêng Lộc sang nǎm giường bên cạnh, cố gọi Lộc cho hồi tinh. Một lúc lâu, mặt mày tái sám, Lộc mới tỉnh dậy, thuật lại cho mọi người đứng chung quanh: « Ta không hiểu sao đương ngồi trên sập, bỗng thấy chừng năm, sáu người thi-vệ của đúc Tiền-quân, hăm hầm đến bắt ta, nói rằng vâng lệnh ngài lôi ta đem đi trảm quyết. Ta cố vùng-vẫy mãi té xuống đất, rồi tỉnh dậy ». Rồi Lộc lại nói tiếp: « Ta xua nay một tay đánh Nam dẹp Bắc, giết người như phạt cỏ, không nè một ai. Đến đây là lần thứ nhất, ta đâm kinh hoàng và phải kiêng sợ bộ sập anh-linh của đúc Tiền-quân vậy ».

Ba lần làm tông trấn Bắc-Thành và Gia-Định, giữ binh-quyền
trong vạn dặm.

III. — Trung nghĩa can-trường, long hổ phong vân đinh nội;
Anh hùng mì mực, Xiêm, Miên, Lào Miến tri danh.

tạm dịch là :

Tâm lòng trung-nghĩa, và can-trường của ông có thể đem sánh
với các long-hổ và phong-vân họp lại;

Một vị anh-hùng tài trí như ông đã được vang danh tới nước
Xiêm-la, Cao-Miên, Ai-Lao và Miến-Điện.

IV. — Bạch-nhật quán tinh-trung, phân-phó thàn-minh phò phúc.

tướng;

Hoàng-thiên tri nghĩa-liệt, hậu tướng tước xỉ đáp thành thàn.

tạm dịch là :

Vầng bạch-nhật rạng tỏ tấm kiên-trung, trao phó thàn-minh
giúp cho nị tướng có phúc;

Đức hoàng-thiên thấu rõ lòng nghĩa-liết, ban thêm cho tước
xỉ đèn đáp bậc tối thành.

Và sau hết, xin chép bài thơ cung-vịnh của bạn Hoài-Quang, tưởng-niệm
một bậc danh-nhân của đất Nam-Việt :

Nguyễn-triều hò-tướng có Tiền-quân,
Thao-lực gồm tài, đủ trí-nhân.
Nghĩa-dũng hơn người, quân-dịch trọng,
Trung-kien nức tiếng, nước ngoài thân;
Trước sau làm tướng tài phò chúa,
Nam Bắc cầm quyền khéo trị dân.
Lặng miếu trời Nam hương khói ngát,
Ngàn thu đất nước nhớ ghi ân.

HƯNG-VIỆT



TẠI SAO NGƯỜI CHÀM BÀ-NI

KIÊNG THỊT HEO VÀ THỊT NHÔNG ?

BỐ-THUẬN
và NGUYỄN-KHẮC-NGŨ

Người Chàm theo đạo Bà-ni (hay đạo Hồi-hồi) suốt, đời kiêng thịt heo
và thịt nhông (1). Sự kiêng cữ đó không phải không có lý-do. Những câu chuyện
ghi trong kinh sách của họ có thể giúp ta tìm hiểu được một phần nào những tục
lệ này.

I.— TRUYỀN TU-TRU' HAY TỤC KIÊNG THỊT HEO.

Ngày xưa lúc đạo I-sa-lam (2) mới ban hành, tiên-cô Phoa-ta-mú con
của lão-tồ Ra-sô-la vâng lệnh thánh Âu-lóa (3) xuống trần để mở rộng đường
hoằng pháp. Sau một thời-gian hạ giới nàng kết-đuyên với ông A-li. Hai ông bà
ăn ở với nhau được bảy năm trời và sinh được hai quý nữ. Nàng cả sinh ngày thứ
hai mồng ba tháng bảy năm con mèo (lịch Chàm), đặt tên là Liêm-Thanh. Nàng
thứ sinh ngày thứ năm mồng hai tháng 12 năm con rắn (lịch Chàm), đặt tên là
Liêm-Thai.

Nàng thứ vừa được tròn bảy tháng thì thiên-dình có hội chư-tiên.
Riêng nàng Phoa-ta-mú thì hạn kỳ đã mãn nàng được lệnh gọi về trời.
Lúc thiên-sứ xuống tới, báo tin nàng vẫn khoan quẩn. Không nghe lệnh
trời không được mà nếu vâng lệnh thì tình nghĩa vợ chồng đang nồng
dượm, lại thêm hai trẻ thơ còn măng sữa lấy ai là người bú móm. Nàng đành liều
xin thiên-sứ trả về tâu cùng thánh Âu-lóa cho nàng được ở lại trần nuôi con cho
đến ngày khôn lớn rồi sẽ về phục lệnh. Thiên-sứ trả về, đem hoàn cảnh của nàng ra
bàm cùng thánh Âu-lóa. Ngài nghe xong phán rằng đại-hội chư tiên không thể

(1) Một loại bò sát giống như con mồi, thạch thùng nhưng lớn.

(2) Hay đạo Hồi-hồi.

(3) Thành Allah của đạo Islam.

thiếu mặt ai được. Ngài ban truyền cho thiên-sứ tái hả trần dạy cho A-li cách làm 37 thứ bánh trong đó thứ làm nhiều nhất là bánh trắng (bánh da) để dỗ ấu-nhi lúc nhở mẹ khóc và phán bảo tiên-nữ phải về thương-giới ngay để lính các bảo-vật như nệm gấm, mâm vàng chén ngọc của ngài ban tặng.

Thế là nàng dành nuốt lệ từ biệt chồng con để về trời. Trước khi chia tay, nàng còn dặn lại rằng :

« Các thứ bánh thiếp đã làm nhiều để sẵn, khi nào con khóc thì chàng lấy ra mà dỗ chúng chứ để chúng khóc hoài, thiếp ở trên thương-giới cũng không yên dạ ».

Khi nàng đi rồi mấy hôm đầu chàng cõa dem bánh ra dỗ được... đến mấy bữa sau thì dỗ thế nào đứa trẻ cũng không nín được.

Cực chẳng đã chàng phải ra giữa sân, quay về phía đông cầu cứu vợ.

Nàng nghe tiếng khóc của con đã đau lòng như cắt lại thấy lời chồng thè xúc-dộng tâm can, nàng liền dem sự thè trình thân-phụ để ngài nói giúp cùng Âu-lóa.

Nghe lời thỉnh cầu của lão-tô Ra-sô-lô, thánh Âu-lóa liền sai Tu-Tru, một vị thần nguyên là loài heo đã tu thành chính-quà, xuống trần để thay tiên-nữ Phoa-ta-mú cho hai con nàng bú.

Tu-tru phụng mạng xuống trần và từ đó hai ấu-nhi khỏi khóc vì khát sữa, nhón lên như thòi.

Vì thần heo đã có công nuôi dưỡng Liêm-Thanh và Liêm-Thai nên A-li bắt hai con phải coi Tu-Tru như mẹ, sống phải hầu hạ, chết phải phụng thờ. Lại cấm không được ăn thịt heo, vì ăn thịt heo cũng như là ăn thịt mẹ mình.

Từ đấy những người đồng đạo bắt chước và không bao giờ dám giết heo ăn thịt nữa.

II.— TỰ KIẾNG THỊT NHÔNG HAY LÀ TIỀU-SỨ MA-HĂM-MÁCH

Ông Ma-hăm-mách, có sách Chàm còn viết Mu-hăm-mách chính là chữ Mahomet của Hồi-giáo phiên âm ra tiếng Chàm. Tiêu-sứ Mahomet, người sáng-lập ra đạo Hồi, các sách báo đã viết rất nhiều rồi. Ở đây chúng tôi chỉ dịch tiêu-sứ của Mahomet theo một sách Chàm thôi để độc-giả có thể so sánh với các tài liệu khác.

Thánh Ma-hăm-mách sinh ở Ma-cá (1) xứ Á-rập là con ông A-du-La và bà A-dăm. Mẹ ông có mang được ba, bốn tháng thì cha ông qua đời. Năm ông lên sáu thì mẹ ông cũng qua đời, ông được bà dì mang về nuôi. Ông lại bị đau yếu luôn, hết bị đau đầu lại bị bệnh siễn, mỗi khi đến con thì thở như lạc-dà vậy.

Năm ông 25 tuổi, ông kết-duyên với nàng Ca-di-a con ông A-ba-du-bo-xen, một nhà khá-già ở thành Ma-cá. Người vợ này hơn ông chừng 15 tuổi và sinh với ông được 3 người con. Con gái đầu lòng là Pha-ti-ma, con trai thứ là A-li và trai út là Duy-da.

Từ khi lấy được vợ giàu, ông mới an nhàn mà nghĩ đến việc đời, xây dựng Hồi-giáo để cứu nhân độ thế. Tuy ông không được thông minh lắm nhưng nẵng suy nghĩ nên vẫn thành công trong công cuộc tìm một lối thoát cho đời sống tinh-thần của con người.

Tục truyền rằng ngày ấy ông đi ngao-du trên sườn núi Hia-ra, đến một chỗ có nhiều hang hốc, tự nhiên ông bùn-rùn chân tay, la lên một tiếng, vội vã trở về và dem chuyện ấy nói cho vợ nghe, nàng cho là điềm lành và bảo chó có lo ngại gì cả.

Quả nhiên mấy hôm sau, khi ông đến đây lại bùn-rùn chân tay tưởng chừng sa xuống hố thì bỗng nghe tiếng nói :

« Ta là thiên-sứ, vâng lệnh thánh Âu-lúa xuống đây ban phép nhiệm mầu để tế thế ».

Ông vâng lời chỉ giáo và bắt đầu dem đạo I-sa-lam ra truyền-bá.

Lúc đầu dân chúng không theo. Sau vì trời hạn hán, dân-chứng cầu đảo thế nào cũng không mưa. Ông bèn mặc áo thầy tu ra đứng giữa trời cầu cho mưa xuống. Tự nhiên mây kéo den nghịt và mưa như trút nước.

Từ đó dân chúng mới tin và bắt đầu theo. Các tín-dồ ở Á-rập mỗi ngày một đông. Ảnh hưởng của Hồi-giáo lan từ Ma-cá sang Ma-da-na. Tới Ma-da-na thì có sự xích-mích với Cô-ro-ra-lam và bị ông này đánh đuổi ra khỏi Ma-da-na mà phải trở về Ma-cá. Thế rồi sau đó bên Ma-da-na lại dem hơn 10.000 quân sang vây thánh-tự ở Ma-cá và gọi Ma-hăm-mách ra đối địch.

Ông phải cùng các tín-dồ chạy vào sa-mạc. Đi được mấy hôm bụng thì đói, dạ lại khát, nhiều người đã ngã gục bên đường. Chính ông Ma-hăm-mách cũng bị thương ở chân nhưng cũng phải cố-gắng giấu các tín-dồ đi cho tới lúc không ai còn sức đi thêm nữa.

Bất thình lình có một con heo nòng chạy ra. Vài người cố-gắng dùng tàn lực đuổi heo để kiểm thức ăn cho đỡ đói. Heo chạy tới một chỗ rồi cứ đứng ủi đất... cho tới lúc từ dưới có một con nhông chạy bò ra và nước ở trong lỗ nhông vừa chui chầy ra như suối. Đoàn người đang khát thấy nước mừng quá, kéo nhau đến uống và tự nhiên thấy khoẻ mạnh ra, do đó mới khỏi chết đói chết khát trong sa-mạc.

Và từ đó họ cho rằng heo và nhông kia chẳng phải là giống tầm thường. Chúng chính là sứ trèi sai xuống đê cứu họ trong lúc lâm nguy.

Vì thế họ kiêng thịt heo và thịt nhông từ đó. Sau ngày thoát nạn đó, Ma-hăm-mách lại truyền đạo xa rộng hơn xưa. Thanh-danh ngài lừng lẫy khắp địa-cầu.

Ông có tất cả 12 vợ, trong số 12 bà này chỉ có 4 bà chịu theo đạo L-sa-lam thôi, 7 bà khác đều ngoại đạo cả.

Ông sống được 60 tuổi thì mất.

BỐ-THUẬN
và NGUYỄN-KHẮC-NGŨ

BỘ CHÍNH

Bài « Lạc mai-hoa và Mai-hoa lạc » đăng trong Văn-hóa nguyệt-san số 52 vừa rồi, có in sót mấy chữ già ở trang 727, xin định-chính như sau :

Cúc : hoa chỉ ấn dật giả dã.

Mẫu đơn : hoa chỉ phú quý giả dã.

Liên : hoa chỉ quán tử giả dã.

Ngoài ra tên tác-giả bài « Aí liên thuyết », chúng tôi đã viết là Chu Thuần Hy mà không viết là Chu Đôn Di, là vì chúng tôi cần cù sách « Tường đinh cõi văn bình chú » quyển 8, trang 15, trong bài « Aí Liên thuyết ». Sách này in tại Kim-ngọc-Lâu, đường Phuốc-Lộc, trấn Phật-Sơn, năm thứ 7, niên-hiệu Đồng-Trị (1868) đời nhà Thanh, Lưu-Dụ-Am tiên-sinh giám định.

Theo sách này, chữ thứ hai trong tên của Chu tiên-sinh viết :

博 (bên tám bên hướng), chữ không viết chữ Đôn 敦 (bên hướng bên văn). Theo Tự-Điền Khang-Hy, thì chữ « bên tám bên hướng », có những 3 cách đọc :

Đỗ côn thiết, âm là đôn 敦

Chu lúân thiết, âm là chuân 詠

Thù luân thiết, âm là thuần 純

Tự-điền Khang-hy lại dẫn « lê-nhạc-ký » : nhạc già đôn (敦) hòa. Chú : tác 博, âm thuần 純, thông tác thuần 醇. Đại ý nói : chữ 敦 làm chữ 博, âm là thuần, và đều thông dụng làm chữ thuần 醇. (禮樂記 : 樂者敦和。註 : 作 博, 音 純, 通 作 醇) .

Và trong sách « ngũ-bút kiêm-tự học-sinh tự-diễn 五筆檢字學生字典 » của Trần-lập-Phu, thì chữ 博 cũng âm là thuần và âm là đôn.

Nói tóm lại chữ 博 có thể đọc là thuần, hay là đôn, là chuân, đều thông dụng cả.

Còn chữ Di mà đọc là Hi, là vì các nho-gia nước ta, theo một thông-tục, khi gặp tên những bực Thánh-hiền chẳng hạn như Chu Đôn (Thuần) Di, hoặc vua chúa, hoàng-hậu, tiên-tô... thường phải « lâm độc tí âm » (đọc tránh tên húy).

Việc đó không lấy gì làm lạ, như những danh-từ sau đây :

Hột (Thúc Lương Hột)	đọc trại là	Ngột
Ni (Trọng Ni)	—	Nê hoặc Kỳ
Khưu (Không Khưu)	—	Khâu
Ánh (Nguyễn Ánh)	—	Uồng hoặc Yêng
Hoa (tên vua Minh-Mạng)	—	Huê hoặc Ba
Tông (Miên Tông; tên vua Thiệu-Trị)	—	Tôn
Hồng Nhậm (tên vua Tự-Đức)	—	Hường Nhiệm (1)
Thì (Nguyễn Phúc Thì : tên vua Tự-Đức khi lên ngôi)	—	Thời

Chưa kể một số chữ Hán đã bị Việt-Nam hóa như : quan lí, đọc quan-lại, thái tê đọc thái-tây, v.v....

TÂN-VIỆT-BÌÈU

(1) Họa là Hồng phai đổi ra Cung.



LẠC LỐI TRẦN GIAN

hay là

TIỀN VÀ TỤC

(Kịch thơ 3 màn)

(Tiếp theo V.H.N.S. số 49)

ĐINH-HÙNG

LỚP II

Giảng Tiên — Tiều Phu
rồi Hầu Nô

Giảng Tiên (*ngửa mặt lên trời*)
Hai chị chờ em vời !

Tiểu Phu (*cười*)
Trời xanh cao vòi voi.
Cánh dâu nứa mà bay !

Giảng Tiên (*vẫn ngửa mặt lên trời*)
Giao Tiên ơi ! Ngọc Tiên ơi !
Sao đã vội về trời ?
Còn lại đây có độc một ta thôi !

Tiểu Phu Một mình cô với mình tôi
Cô đơn đàu nứa ? Thành đôi rõ ràng...

Giảng Tiên

Hãy trả cánh ta đây,
Đề ta về tiên giới !

Tiểu Phu (*bíu môi*)

Cô bé này ăn nói
Giọng cứ như hát hay !

(nhại)

« Hãy trả cánh ta đây
Đề ta về tiên giới ! »

Thôi ! Xin cô gắng đợi,
Cho ta nghỉ . . . vài ngày . . .

Giảng Tiên

Trả cánh ta ! Bàn tay người đen thế
Chờ làm nhơ màu tuyêt gợn băng sương !

Tiểu Phu

(xác bàn tay cười)
Bàn tay ta dốt than rùng chuyên nghệ,
Tay tiều phu đen bần vốn là thường,
Nhưng còn cô — Thưa cô nàng kiều lệ,
Cô làm gì với đôi cánh thơm hương ?

Giảng Tiên

Với đôi cánh, ta nhởn nhơ bay lượn,
Cùng chư tiên say múa khúc nghệ thường,
Ta như đàn bướm
Mừng ánh chiều dương.
Vượt bốn biển, qua mươi phương gió lộng,
Ta ca ngợi tự do và nguồn sống
Muôn năm trên cõi Thiên đường . . .

Tiểu Phu

Múa với hát đâu phải là công việc ?
Chẳng cần cô, trái đất vẫn xoay vần,
Cô chẳng ca, trời vẫn có mùa xuân,
Cô chẳng hát, người cõi trần vẫn sống . . .
Lũ chúng ta chẳng cần thơ với mộng,
Chỉ trau giồi sức mạnh của đôi tay :
Làm việc không ngừng là khẩu hiệu nơi đây . . .

Giáng Tiên Hồi bọn người ngu muội,
Người hiểu nhầm lũ ta trên tiên giới.
Chúng ta vui mà sống, chẳng làm than,
Hết kiếp gian lao, vắng cảnh cơ hàn.
Chúng ta sống tự do mà hưởng thụ,
Làm việc mà chơi, chơi mà no đủ,
Người non tiên đâu phải chỉ nhàn du ?

Tiểu Phu Không nhàn du, nhưng mà vẫn nhàn cư,
Và nhàn hạ... cho nên nhiều ảo vọng...

Giáng Tiên Thôi trả cánh ta mau, đừng hý lòng
Ta hơi đâu cãi lý với nhà ngươi ?

Tiểu Phu Ô! Tiên gì mà nói chuyện chẳng dịu lời ?

Giáng Tiên Nhưng cánh của ta, sao mi không trả ?

Tiểu Phu (hai tay cầm cánh dấu về phía sau lưng, cười khẩy)
Hừ! Cô em nói lạ!
Người cung tiên mà ngôn ngữ hồ đồ!
Thưa rằng: cánh ấy của cô,
Nhưng tôi bắt được.. tôi cầm từ nó chơi!
Hôm nào gió thổi đẹp trời,
Thì ta lắp cánh vào người, ta bay...

Giáng Tiên Phường tục tử! Đôi bàn tay nhơ bần
Dùng làm sao được cánh của tiên nga?
Lòng thế nhân đầy dục vọng xấu xa,
Thè xác nặng kéo linh hồn xuống thấp.
Cánh băng tuyêt, người chờ đem vùi dập!

Tiểu Phu (cười)
Mặc dầu ta chẳng biết bay,
Nhưng ta cũng giữ cánh này làm duyên...
(vượt về đôi cánh)
Ô! Cánh thơm như hương phấn ảo huyền,
Ta muốn giữ bên mình làm kỷ niệm.

Giáng Tiên Thôi, người đừng nói phiếm,
Hãy trả cánh cho ta!
Mây chiều lấp bóng cung ngà,
Đường về tiên giới còn xa muôn trùng.

Tiểu Phu Chẳng về được tiên cung,
Thì có nàng ở lại

Cùng ta giữa núi rừng
Xây mộng vàng ân ái.
Ta ở đây giữa núi rừng man dại,
Ngày cõi đơn nghe tiếng vượn kêu sầu,
Đêm âm thầm nhìn trăng lạnh canh thâu,
Con gió thoảng cũng khiến lòng thao thức.
Và trăng gió như đồng tình thúc giục,
Như xui ta tìm bạn, kết uyên ương,
Thôi nàng ơi! Hãy lia bỏ thiên đường,
Thứ ở lại cùng ta làm tục khách.

Giáng Tiên Lòng tiên nữ làng làng trinh bạch,
Ta phiêu diêu không doái tưởng duyên trần.
Chốn Ngọc Đỉnh, vĩnh viễn thăm hồn xuân,
Ta sung sướng nhớ nhở quên tình ái.

Tiểu Phu Chốn Ngọc Đỉnh, tuy hồn xuân thăm mãi
Nhưng vẫn buồn vì thiếu mong yêu đương.
Đáng thương người cõi thiên đường
Muôn năm chẳng biết mùi hương ái tình.

Giáng Tiên Tình thương giới anh linh và huyền diệu
Là Tình Thương cao khiết thăm muôn loài,
Chẳng phù du như duyên kiếp trần ai,
Không vướng mắc niềm say mê vẫn đực.
Lũ các người đắm chìm trong biền dục,
Tay cuồng si tự trói buộc linh hồn.
Ta ngao du qua mười ngọn Bồng-Sơn,
Lẽ nào đê một chiều vương tục lụy?

Tiểu Phu (vè cung kính một cách chế nhạo)

Lòng tiên tử thực vô cùng thanh quý,
 Tay phàm phu đâu dám níu hương trời?
 Nhưng, cô nàng kiêu hanh tuyệt trần ơi!
 Nơi rừng núi hoang vu và man rợ,
 Cô làm chủ hay là tôi làm chủ?
 Ta với nàng; Tiên, tục cũng là duyên...

Giáng Tiên

Ta đã có lời nguyền
 Không sống dưới trần gian đầy tội lỗi!
 Mong các người đỏ máu hoa dữ dội,
 Mắt các người bừng khát vọng ngông cuồng.
 Tay các người hăng bóp nát Tình Thương,
 Ta linh cảm: là đây miền u ngục,
 Thủ tinh vùng lèn hát cùng vật dục.

Tiểu Phu (giơ tay)

Khoan đã nào! Khoan đã! Gồm cô em!
 Phải chăng cô vừa hát khúc êm đềm,
 Nhạc tiên giới rót vào tai trần tục?
 Thưa với cô em — và xin thưa rất thực,
 Cô là tiên, là phật hay là trùi,
 Nhưng cô chưa được làm người, vẫn xuống!
(Làm bộ quay mặt đi, thủng thình bước mấy bước)

Giáng Tiên (chạy theo)

Trả cánh ta đây!
 Đè ta về cõi Thiên Đường!

Tiểu Phu (quay lại cười)

Thưa với tiên nương,
 Làm tiên, sao chẳng yêu đương?
 Vắng mùi trần tục, Thiên Đường cũng hư!

(giơ cánh lên ngầm)

Cánh này gió đầy, mây đưa,

Lọt vào tay gã tiểu phu mất rồi!

Cánh này ta không trả,
 Ta sẽ giấu một nơi...
 Bởi vì còn trái tim ai,
 Ta mong chiêm nốt, kêt hoài mất xuân!

Giáng Tiên (giận dữ)

Hồi gã tiểu phu! Người chờ lầm khán!
 Tấm thân ta ngọc xáy và tuyết đọng,
 Hồn cầm thạch tuyệt vời trăng giải bóng,
 Trái tim này nguyên vẹn khỏi lưu ly,
 Lạc vào tay phường dung tục, ngu si,
 Tránh sao khỏi vàng tan, ngọc vỡ?
 Thôi! Trả cánh ta mau! Đừng giả ngộ!
 Ta van xin, ta cầu khấn nhà người!
 Trả cánh ta! Xin ghi tạc ơn người.

Tiểu Phu (lắc đầu)

Không, em nàng ta chẳng lấy!
 Ta chỉ lấy cánh này!
 Và... trái tim nàng, ta muốn giữ trong tay.

(quay đi vài bước)

Giáng Tiên (hoảng hốt chạy theo)

Ô hay kia! Trả cánh ta đây!
 Hồi gã tiểu phu tàn nhẫn!

Tiểu Phu (vỗ tay ba lần, cất giọng ngân dài)

Ó Hầu Nô! Hãy rời nơi trú ẩn,
 Đưa cô nàng về ngự dưới lều tranh!

(Một con khỉ to lớn ở sau bụi cây nhảy ra, giang tay chèn vờn
 trên mặt Giáng Tiên, đáng đieber đe dọa. think thoáng nhén
 nhở rú lên mấy tiếng thé thé)

Giáng Tiên

(che mặt lùi lại)

Trời ơi! Loài quỷ dữ rùng xanh!

(Bỗng ngang đầu lên nhìn theo Tiều Phu, thấy Tiều Phu đã cầm cánh của mình chạy xa, với vâ chay theo, vừa vây vừa gọi)

Cánh của ta đâu? Hồi người hung bạo!

Trời ơi! Cánh trắng của ta!

(*Giáng Tiên* tắt tả chạy vào. Con khi cũng chạy theo)

Màn hạ nhanh

(còn tiếp)

ĐINH-HÙNG

GIẢI THƯỞNG TỰ-LỰC VĂN-DOÀN

Từ nay *Tự-Lực Văn-Đoàn* lại tiếp tục tặng Giải thưởng văn-chương hàng năm — Trong ba năm đầu sẽ có :

Giải Thạch-Lam về Truyện ngắn năm 1961

Giải Khái-Hưng về Truyện dài năm 1962

Giải Hoàng-Đạo về Khảo-Luận hay Thơ năm 1963

Mỗi giải 20 000\$

Tặng những Văn-phẩm chưa xuất-bản hoặc đăng báo.

Một tháng sau khi gửi, tác-giả có quyền xuất-bản, đăng báo văn-phẩm của mình đã gửi dự thi. Văn-phẩm trúng giải hoàn toàn thuộc quyền tác-giả.

Muốn có đầy đủ chi tiết xin gửi thư tới :

Ông Nhất-Linh Nguyễn-Tường-Tam

Số 39 Chợ An-Đông Sài-gòn.



BẾN SÔNG ĐÊM NGỒI CÂU

Đập lửa kim-ô, mở quạt trôi,

Đêm hè ngồi mát thả câu chơi...

Học nhà đạo-dức khi xem nước,

Thử giảng tham-ô lúc đớp mồi.

Sạch bụi lợi-danh cờn gió thoảng,

Giữ lòng trinh-bạch bóng trắng soi.

Có ai thuyền đóng qua sông Vị:

Gặp bạn câu xua nhảm mẩy lời...

Á-NAM

ĐỌC QUYỀN

ĐẤT VIỆT TRỜI NAM⁽¹⁾

của Ô. Thái-Vân-Kiêm

CẨM ĐỂ

Bốn ngàn năm lè giống tinh-anh,
Riêng một non sông hưởngh thái-bình.
Đất Việt vũng xây nền đạo-lý,
Trời Nam rạng tỏ được văn-minh.
Tôi-tiên bao quản công khai-khác,
Con cháu đâu ngừng cuộc đấu-tranh !
Rồi Bắc, Trung, Nam hai mươi triệu,
Cùng nhau tô-diêm sứ quang-vinh.

À-NAM

CẨM-TƯỞNG KHI NĂM BỆNH-VIỆN

Bệnh-viện đau-thương suối tháng ròng;
Sa chân, lỡ bước⁽²⁾, hóa long-đong.
Hoa-Đà, nghệ-thuật ngang trời đất,
Biển-Thước, tài-hoa dậy núi sông.
Sáu khắc, mê-man khôn rồi trí,
Năm tuần, rên-rỉ há sờn lòng.
Càng nhiều thử-thách càng cao quý,
Hời khách giang-hồ có biết không ?

THANH-SƠN

(1) Cuốn « Đất Việt trời Nam » do Ô. Thái-Vân-Kiêm, bản-báo chủ-bút
trước-tác, sắp xuất-bản nay mai:

(2) Ngã, bị thương.

VŨ-TRỤ VÀ NHÂN-SINH

Vũ-trụ nguyên lai chỉ bụi hồng,
Hóa-công chế hóa, hóa kỳ-công.
Muôn vàn vật-loại muôn màu dáng,
Mấy tỳ sinh-linh mấy mặt lòng...
Voi cỏ nhân chia thành diệu toán,
Phúc phần trừ cộng cực thàn thông.
Tư mùa vận-chuyển không hơi tiếng,
Vạn loại sinh-sinh mãi chẳng cùng.

oo

Vạn loại sinh-sinh mãi chẳng cùng,
Tha hồ vùng vẫy khoảng mênh mông.
Thế-gian trôi đến thời Bàn-cô,
Nhân-chúng lòn lén bậc Chủ-ông.
Vận-dụng tâm-linh điều sự vật,
Phát-huy văn-hóa thống tây đông.
Tam-tài liệt hạng cùng Trời Đất,
Bản-ngã vươn lên tới Đai-Đồng.

TỐ-NGUYỄN

NGUYỄN-THỌ-DỤC

MỸ-CHÂU TRỌNG-THUY

(Tiếp theo V.H.N.S. số 52)

Nhân khi vắng vẻ trướng đảo,
Tỉ-tê mói hỏi My-Châu nô thăn.
Phu-thê nghĩa nặng ân cẩn,
Lang quân há phải là quân bạc tình.
Móng rùa đồi chác đã thành,
My-Châu nàng hỏi vô tình có hay !
Cánh hồng chàng cũng cao bay,
Giá nhau còn hỏi đến ngày gặp nhau.
E khi nước lúa bình đảo,
Đường quanh nèo tắt lối nào tìm nhau ?
Ngây thơ nàng có biết đâu,
Biết đâu chước qui mưu sâu mà lường.
Thưa rằng : lòng ngỗng đưa đường,
Áo nga-mao đó xin chàng nhớ cho.
Biết bao ân ái hẹn hò,
Quan sơn muôn dặm ngàn ngờ tiễn hành.
Chàng từ nhẹ gót qui ninh,
Hiểu cha cũng nặng mà tình cũng thương.
Móng rùa dâng tới phụ-vương,
Triệu-Đà mừng rõ với vàng xuất quân.
Thục-Vương cậy có nô thăn,
Chẳng lo phòng bị chẳng cần sửa sang.
Đến khi thế giặc lan tràn,
Móng rùa giả hiệu hất đường linh thiêng.
Giang-sơn gặp lúc ngửa nghiêng,
Vì ai gây sự đảo điện nước nhà ;
Vì ai gây việc can qua,
Thân già mà hóa oan già rõ ràng.
Thục-Vương bỏ cả ngai vàng,
Đem con lên ngựa tìm đường ruột rong.
Đang khi giặc đuổi đường cùng,

Thần qui hẳn cung thấu lòng hiện ra.

Thưa rằng : giặc ở đâu xa,
Ngay sau lưng đó phải mà tìm đâu.

Nhà vua nhìn lại My-Châu,
Giặc chiêm bao vụt bắt đầu tỉnh ra.
Chẳng cần nghĩ ngại gần xa,
Rút ngay kiếm báu day qua chém liền.

Máu hòn báu cát triền miên,
Thục-Vương cũng đã theo miền thủy-cung.

Xưa nay mệnh bạc má hồng,
Sắc tài chí đê cực lòng lắm thay !

Mùi đời dâng chát chua cay,
Tình đời bạc bẽo có hay chẳng lá.

Người đời qui quái tình ma,
Lòng tham không đáy nghĩ mà buồn tanh.

Thuong thay đời mai đầu xanh,
Một đời hoa mộng tan tanh thảm thương.

Từ theo lòng ngỗng đưa đường,
Tôi nơi còn thấy máu nòng láng lai.

Ăn năn chàng cũng ngâm ngùi,
Thôi liều một thác ta người tình chung.

Hồn oan biết có thấu cùng ?
Loa thành giếng ngọc một dòng chảy xuôi :

Nghìn năm lịch-sử chưa phai,
« Móng rùa », « lòng ngỗng », « hạt trai » đâu còn ?

BÀ HỒNG-THIỀN



Góc buồng, quạt điện vi vu.
 Đùa tan hơi nóng, quạt ru ngủ ngày.
 Nhiều lời tâng bốc thoảng bay;
 Những tai quyền quý có hay là vờ?

Quạt trần phe phẩy, du đưa;
 Gió mơn trớn tóc cho vừa lòng ai.
 Chúa cao, ngự ở xuân dài,
 Truyền muôn cánh gió thiên thai quạt trần.

Quạt sừng đâu có hai xương?
 Còn nhiều nan khác vót thường bằng tre.
 Giữa cơn oi ả mùa hè,
 Dù ngay quạt xấu cũng phè phớn thêm.

Quạt mỏ thích ở trên đầu,
 Phủ che lữ khách dãi dầu sương, mưa.
 Có người phơi nắng hè trưa,
 Hỏi thăm hàng xóm: « Ai thừa mò cát?... »

In a corner of the room an electric fan is buzzing.
 Driving and dissipating the hot air, the fan lulls (one) to sleep by day.
 Many overpraising words fly ephemerally.
 Do powerful and noble ears realize they are feigned?

A punkah¹ gently agitating, oscillating,
 The wind strokes the hair to satisfy someone's heart.
 The High God, residing in His Spring Palace²,
 Commands the myriad wings of the celestial wind to ventilate the dusty world³.

Where does a horn fan⁴ have two bones?
 There are still many other trimmed splints usually made of bamboo.
 Amidst the muggy moments of summer
 Even fans of bad quality are increasingly gaudy, too.

A fan made of spathé⁵ likes to be over the head,
 To cover travellors exposed to the inclemencies of mist and rain.
 There is a man drying himself in the summer sunshine at noon.
 He inquires of his neighborhood: « Who has extra areca spathes?... »

(¹) Punkah: In Vietnamese, *quạt trần*, literally: ventilator of the ceiling.

(²) Spring Palace: Paradise.

(³) The dusty world: The world covered with filth and misery. «To ventilate the dusty world» (*quạt trần*) and «a punkah» or «a ventilator of the ceiling» (*quạt trần*) form a pun which is lost in translation.

(⁴) A horn fan: A fan the two main sticks or «bones» of which are made of buffalo horn, whereas the others are made of bamboo. Into either of both sides of these «bones», turning all around the same pivot and spread out like a sector of a circle, is glued one sheet of Chinese paper.

(⁵) A fan made of pathe: The whole fan is composed of one piece, i. e., the pod of an areca tree.

Đọc cuón

VIỆT-NAM GẤM VÓC

của Sơn-Hà Phan-xuân-Hòa

CẨM ĐỀ

MƯỜU

Việt-Nam một dải sơn-hà,
Tháng ngày dệt gấm thêu hoa săn người,
Tồ-tiên gây dựng bao đời,
Nước non gìn-giữ tài-bồi còn ai...

NÓI

Sơn-hà một dải,
Ai diêm tö, ngắm mài vẫn say sura.
Bốn ngàn năm, dù phong trần,
dù khói lửa, dù nắng mưa,
Gương nhạt nguyệt, sớm trưa soi vẫn tỏ.
Vườn Hồng đất Việt đầy hoa cỏ,
Non Tân trời Nam săn trúc tùng.
Khắp gần xa : Này Đồng-Nai, Long-Hải,
này ải Bắc đền Hùng ;
Này Trường-sơn, Hương-thủy,
này sông Nhĩ núi Nùng ;
Ai tha-thiết khơi trong cùng gạn đục,
Vì giống nòi, lưu bút danh-gia.
Trời Nam đượm vẻ xuân-hòa,
Giang-san gấm vóc, trăm hoa tươi màu.
Tiên Rồng tở mặt năm châu.

HOÀI-QUANG

Mưa

Từ đâu trút xuống trận mưa to ?
Gió thổi, mây vần, nước chảy xô.
Mù-mịt đất trời đen sặc khói,
Lạnh-lùng sông núi trắng hơi thu.
Ai sâu vườn cảnh hoa rơi lệ,
Ta cảm nhà nông lúa được mùa.
Ừ, được mưa rào hơn được cua,
Bao người áo ấm với cơm no !!

1960

TRIỀU-ÂN

Những tập VĂN-HÓA TÙNG-THƯ

đã xuất-bản

SỬ-LIỆU VIỆT-NAM

Tuần-Lý Huỳnh-Khắc-Dụng biên-soạn 25\$

ĐẠI-NAM NHẤT-THỐNG-CHÍ

(LỤC-TÍNH NAM-VIỆT)

Tú-Trai Nguyễn-Tạo phiên-dịch

Tập thượng 20\$

Tập hạ 15\$

Có bán khắp các hiệu sách lớn tại Thủ-Đô, các
tỉnh, nhà Tống-phát-hành THỐNG-NHẤT
(329, Đường Trần-hưng-Đạo, Sài-gòn) và tại
NHA VĂN-HÓA (266, Đường Công-Lý, Sài-gòn)



Giáo-dục căn-bản và Giáo-dục tráng-niên (Unesco)

CÁC MỤC-TIÊU VÀ CÁCH TỔ-CHỨC GIÁO-DỤC TRÁNG-NIÊN

Bài của CHARLES McCARTHY
Dịch-giá: THIỆN-PHƯỚC

KHI nói đến giáo-dục tráng-niên, thiết-tưởng chúng ta đừng quên rằng chúng ta rất dễ bị hiểu-lầm và lỗi-thường ở chúng ta.

Sự hiểu-lầm là điều tất-nhiên trong các hoạt động quốc-te; vậy chúng ta không lấy làm lạ đối với giáo-dục tráng-niên, vì địa-hạt của nó quá rộng mà cách tổ-chức thì hết sức phức-tạp, và lại các mục-tiêu không được định-nghĩa rõ ràng.

Giáo-dục ở giao-doan tiền-tráng-niên có thể chia ra làm nhiều cấp, căn cứ theo hàng-tuổi của học-sinh cũng như theo trình-dộ học-vấn của chúng. Trái lại, giáo-dục tráng-niên thì khác hẳn. Thật vậy, nếu giáo-dục cấp-tiêu-học ở mọi nơi đều giống nhau và nếu giáo-dục cấp-trung-học đều tương-tự như nhau, thì ngược lại, giáo-dục tráng-niên có thiên-hình vạn-trạng cũng như những sắc-thái riêng-bié特 của các nhó-m dân chúng-thu-hường.

Nơi đây chúng tôi chỉ đề cập một khía-cạnh của giáo-dục tráng-niên, và tuy nó có quan-trọng thật, nhưng nó cũng chỉ là một khía-cạnh mà thôi.

Giáo-dục tráng-niên, theo nghĩa thông-thường, không phải là thứ giáo-dục mà biết-thay tráng-niên đều hưởng-thu. Thật-thế, cách-tổng-quát thì người ta đề giáo-dục tráng-niên ra ngoài các loại giáo-dục phò-biển ở những trường bách-khoa, những trường đại-học, ra ngoài sự đào-tạo nghề-nghiệp trực-tiếp cho các tráng-niên trẻ-tuổi và các hoạt-động cùng-loại này.

Chúng tôi sẽ theo quan-diểm ấy để viết bài này. Vậy phạm-vi nghiên-cứu của chúng tôi đã quá rõ ràng và thường khi trùng với phạm-vi hoạt-động của các tổ-chức tư-lập quan-tâm đến các tiến-bộ của con người một cách tông-quát. Chúng ta nhận-thấy giáo-dục tráng-niên thường được tổ-chức trong các nghiệp-doàn, các hiệp-hội nông-dân và các cơ-quan xã-hội. Đang-nào cũng tổ-hợp các tráng-niên có quyền lợi gióng-nhau; đó là một căn-bản chung-vậy.

Tất-nhiên chúng ta có thể phân-tráng-niên ra nhiều-hạng. Thông-thường thì người ta phân như sau: tráng-niên hoàn-toàn mù-chữ, tráng-niên có đi-học một-thời-gian và tráng-niên có đi-học đầy-dủ.

Hạng-thứ nhứt, hầu như không còn tồn-tại ở xứ-tôi (Irlande) mà dân chúng đều sáng-chữ, ngoại-trừ những người-bắt-khả giáo-dục. Về-diểm này, chúng tôi chỉ cần-nhấn mạnh rằng hiện nay ngót phân-nửa dân-chúng trên thế-giới còn mù-chữ.

Còn về hai hạng tráng-niên có hưởng-thu giáo-dục học-đường một phần hoặc-trọn-vẹn thì tôi lấy-lại bối-rồi và cùng-vì không-thể biết rõ một phần hay-trọn-vẹn là như-thế nào. Vậy theo tôi thì tráng-niên có hai hạng định-nghĩa như sau: — hạng người mà giáo-dục đáp-ứng được một cái-gì thâm-trầm, vì họ hiểu được tầm-quan-trọng và ích-lợi bao-la của giáo-dục đối với đời sống hằng Ngày của họ. — và một hạng người chỉ-học-hồi cầm-chừng mà-thôi. Chắc-nữa tôi sẽ trả-lại hạng-thứ nhứt và giờ đây-xin nói đến hạng-thứ nhì trước-dâ. Chúng tôi xếp-vào hạng này các người-nhu-luat-sư-chẳng hạn, tuy-công-việc-đa-doan mà-còn-bỗ-công theo-học-một-lớp-ngoại-ngữ hoặc mỗi-tuần-lễ, nhận-ra-vài-buổi-tối để-học cách-dóng-một-bàn-trà hay-một-chiếc-thuyền-con. Ở Ái-nhĩ-lan, hạng người này rất đông và ở-các-xứ-khác-chắc-cũng-như-thế. Tuy-không có ý-nào xem-thường giá-trị của loại giáo-dục ấy, tôi chỉ đề-cập sau đây-hạng tráng-niên mà, như tôi đã-nói, giáo-dục đáp-ứng được một cái-gì thâm-trầm. Chính-vì họ, mà-xã-hội đã-lo-lắng-nhiều-nhất để-cung-ứng-phương-tiện giáo-dục và chính-vì họ mà-xã-hội mong

đợi nhiều nhứt để sửa đổi nền tảng và cơ-cấu, để bồi đắp cho nền kinh-tế thêm thịnh-vượng và để làm này nở trọn vẹn bản-chất sâu-xa của mình.

Mục-tiêu tiên khởi và rõ rệt nhứt của giáo-dục tráng-niên hẳn là mục-tiêu kinh-tế; đổi với tráng-niên, điều quan-trọng là trau-giồi nghề chuyên-môn mà họ đã có sẵn, rồi học thêm nghề mới nữa, tựu trung là phát-triển các khả-năng của họ hầu kiếm được nhiều tiền hơn. Quả nhiên, không chỉ mỗi một mình họ được hưởng lợi trong sự học hỏi này, mà cả cộng đồng của họ cũng thêm phần sung-túc. Tuy nhiên, nếu ta nhìn xa hơn chút nữa, ta sẽ thấy dần dần hiện ra một mục-tiêu khác quan-trọng hơn bội phần, và cũng bội phần khó đạt hơn nữa. Đó là sự giáo-dục tinh-thần con người, nhằm làm này nở một khói óc thông-minh phong-phú hơn, một trí xét đoán chính-xác hơn, một lòng vị-thà rộng rãi hơn.

Các tráng-niên nào đã hấp-thụ được nền giáo-dục căn-bản ấy không những có một giá-trị cá-nhân (tất nhiên tối cẩn) mà còn quan-trọng đặc biệt đối với xã-hội, bởi vì có thể chính họ sẽ trở thành những phần-tử ưu-tú của cấp lãnh-dạo, và ở đây tôi không tin rằng người ta có thể tách được giáo-dục tráng-niên ra ngoài sự đào-tạo cán-bộ để khích-lệ quần chúng, cán-bộ mà tài ăn nói có một sức mạnh phi-thường không phải nhờ khéo gọt giữa câu văn mà nhờ nhân-phẩm có đảm-bảo của họ. Chúng ta há quên rằng quần chúng dễ bị lôi cuốn bởi một người có tư-cách lãnh-dạo dù người ấy khôn-ngoan hay xảo-quyết, sảng suốt hay lầm-lạc hơn là hăng hái nghe theo một triết-gia dù tài đức lối-lạc. Hơn thế nữa, chúng ta đều biết rằng nền dân-chủ nào cũng để mặc các lãnh-tụ tự-do phát-lộ, nhưng trái lại nó không khi nào cho phép bắt cần đến họ.

Đức-tính đầu tiên của nhà lãnh-dạo là có tư-tưởng đúng, tôi muốn nói là thâm-dịnh đúng mức các yếu-tố nhân-bản và xã-hội của mọi hoạt động. Nhưng ta phải nhận thức rằng, dân chúng trên thế giới hiện nay đang tìm cách dung-hòa ý-kien lẫn nhau, qua ảnh-hưởng của báo-chí, phim ảnh, vô-tuyến truyền thanh và vô-tuyến truyền hình. Các phương-tiện này vay mượn tài-liệu lẫn nhau, đến nỗi có khi sai lầm giống nhau thậm tệ.

Những xú vừa thoát khỏi nạn mù chữ thì phải đương đầu ngay với một nạn khác, do đó mà nảy sinh; đó là nạn sáng chữ mà hậu quả bao-quát là thấp trinh-dộ của văn-tự. Thành thật mà nói, tôi không thể trách sướng các cơ-quan thông-tin quảng-đại. Nhưng các cơ-quan này quá ham mê đuổi theo tốc-độ, nên dù có thực tâm chủ trương cách-mạng, ta cũng không thể trông cậy ở các cơ-quan ấy được. Hãy lấy khái-niệm tiến-bộ làm thí-dụ: khái-niệm này muốn rằng mọi

việc càng ngày trở nên hoàn hảo. Đổi với các khoa vật-lý thì điều này rất dễ thực hiện; chính vì lẽ đó mà người ta không ngần ngại đặt nó thành nguyên-tắc cho các hoạt động khác của con người. Tuy nhiên làm sao chứng-minh được rằng con người ngày nay tư-tưởng và xét-doán đúng hơn năm hoặc mười thế-kỷ về trước? Quả thật không có gì chắc chắn để đảm-bảo sự phê-bình ấy. Trái lại, tuyên-truyền và quảng cáo thì cho rằng cái gì mới mẻ là tiến-bộ. Các cơ-quan thông-tin lúc nào cũng muốn thành công trước quần-chúng. Phải ngày ngô lám mới chờ nghe họ nói những câu như thế này: tư-tưởng của chúng tôi mới lâm dấy; nhưng chưa át nó hay hơn một ý-tương-tự mà các bạn đã nghe thấy từ mấy năm về trước. Thực tế thì các cơ-quan thông-tin thường hay thả trôi theo thị-hiệu của quần-chúng, mà thị-hiệu của quần-chúng thì càng ngày xuống dốc hăng thêm. Nhu vậy, mỗi khi dư-luận bám sát vào một ý-kien gì thì các cơ-quan thông-tin cũng lấy ý-kien đó làm chân-tựa cho xã-hội của chúng ta. Và đến lúc phù khí của quần-chúng đã hạ xuống rồi thì hậu quả vô bờ của ý-kien đó vẫn tồn tại mãi.

Chúng ta đã đi đến tình-trạng sau này: ở tất cả cộng-dồng các nhà lãnh-dạo thiên-nhiên vẫn còn hướng-dẫn hành-dộng; nhưng trong địa-hạt tư-tưởng thì họ đã bị các phương-tiện thông-tin đoạt hết quyền hành. Họ đâu phải lúc nào cũng thúc giục làm điều nguy-hiểm trái lại là đàng khác. Nhưng người ta cứ tưởng-tự họ là một ông khồng-lồ nhảy múa, mắt mờ to, miệng cười rộng, như muốn làm đẹp lòng cả mọi người. Yếu-diêm lớn nhất của ông ta là muốn chiều dư-luận, nhưng then chốt của vấn-dề là, mỗi khi dư-luận đổi hướng thì ông khồng lồ cũng xoay theo, mà nụ cười vẫn tươi như trước.

Vậy, mục-dịch của giáo-dục tráng-niên là trước hết phải trang-trí đầu óc của con người cho đúng cách. Do đó ta thấy ngay những điểm chánh của chương-trình giáo-dục tráng-niên mà công cuộc quan-trọng nhứt là làm sáng tỏ nghĩa-vụ và quyền-lợi của con người đối với xã-hội, cùng các nguyên-tắc hành-dộng của họ.

Cần phải bắt tay vào việc ngay vì hai lẽ. Lẽ thứ nhứt là các tráng-niên thông-minh hiện đang chán ghét cái gọi là giáo-dục quần-chúng mà họ lại không có gì khác để thay thế. Lẽ thứ hai là số người quan-tâm đến công việc trí não cứ tăng mãi. Điều đáng khen nhứt của thời-đại cơ-khí này là giúp cho con người càng ngày càng có rộng thì giờ và cơ-hội để phát-huy hưu-ich trí-não của họ; như thật quá sai lầm nếu tin rằng kỹ-thuật có thể tự nó cung-cấp đủ thức ăn tinh-thần cho con người. Há chúng ta dễ quên những cõi lè cao quý của nền giáo-dục

tự-do? Rất có thể là kỹ-thuật, vì đã vô tình làm lu mờ nền giáo-đục ấy, nên đang chuẩn-bị cho nó phục-sinh toàn thắng không chừng.

Bước sang tờ-chức của giáo-đục tráng-niên, tôi thiết-tưởng khó mà trình bày một cách tòng-quát được, vì rằng tờ-chức nào cũng là một công cuộc thực-te và phải căn-cứ trên những dữ-kiện rõ rệt. Vậy tôi sẽ lấy tình-trạng giáo-đục tráng-niên ở xú tôi làm thí-dụ cho chính-xác. Nên nhớ là tôi không có ý gì phàm-bình hệ-thống đó cả. Xứ Ái-nhĩ-lan đã phải và còn dang giải-quyết các vấn-dề do công cuộc di dân tạo ra và phải đương đầu với mối lanh-dam xã-hội trầm trọng, nhút là ở thôn-quê. Thế nên, giáo-đục tráng-niên đã đặt mục-tiêu là làm sao cho xã-hội sống dậy. Vấn-dề này hiện ra dưới hai khía cạnh kinh-tế và xã-hội. Cách đây chừng 30 năm người ta có thành lập những trường dạy nghề, song song với những trường trung-học cõi-dền mà nó vẫn còn phân biệt. Những trường nào dành cho các trẻ từ 14 đến 16 tuổi, các học-sinh chuẩn-bị vào ngành thương-mại và kỹ-nghệ, và cho cả tráng-niên. Thầy giáo ban ngày tiếp-xúc với học-sinh, tối lại thì thảo-luận với cha mẹ của chúng. Muốn có kết-quả tốt, số giáo-su không thể xuống thấp quá mức nào; thế nên ta thấy ở phần đông ở các trường nói trên rất nhiều giáo-su chuyên-môn các khoa đồng-áng, các khoa làm mộc, làm nguội, cất nhà, chữa máy, thương mại, kỹ-nghệ, kinh-tế gia-dinh, cùng các khía sinh-ngữ và văn-hoa đại-cương. Trong mỗi trường, các giáo-su hợp thành một ban, hoạt-dộng trong một khu-vực rộng chừng mươi sáu cây số đường bán-kính & những vùng đồng-quê. Người ta nhắm những mục-tiêu sau đây:

— Đổi với trẻ từ 14 đến 16 tuổi thì cung cấp một nền học-văn đầy đủ nhờ các phương-tiện kỹ-thuật;

— Đổi với học-sinh chuẩn-bị vào nghề chú trọng luyện nghề;

— Còn đổi với tráng-niên thì huy-động họ góp phần kinh-tế và đánh thức tư-tưởng xã-hội của họ...

Nhờ những nhận-xét bao-quát đó, tôi muốn nêu ra sau đây những đặc-diểm của hệ-thống giáo-đục tráng-niên thích-ứng với giới-hạn kinh-tế của xã-hội mà nó tác-dộng.

Trong mọi hệ-thống giáo-đục tráng-niên, vấn-dề tiên khởi là "vấn-dề thầy giáo và lớp học". Trong hệ-thống phác-họa bên trên, người ta đào tạo các thầy có đủ năng-lực để dạy vừa thanh-niên, vừa tráng-niên. Ấy là đặc-diểm của nó. Thầy giáo dạy tráng-niên, ngoài kiến-thức chuyên-môn, cần phải tinh-tường đời sống của vùng mà họ phụ-trách; đó là một điều không phải dễ làm, nếu vùng ấy quá rộng. Mỗi trạng-thái của đời sống trong vùng cần được phản-chiếu lại trong các buổi

học dành cho tráng-niên, và muốn thành đạt, lớp học tráng-niên phải là cái trung-tâm xã-hội của đời sống trong vùng. Như vậy, những huấn-diều của các diễn-giá lưu-dông, nếu có đôi chút bô-ich thì không thể dùng làm căn-bản được. Chuyên-viên giáo-đục tráng-niên phải là người sinh sống trong vùng và dân chúng phải có thể tiếp-xúc với họ dễ dàng. Các cộng-dồng quá nhỏ không mấy khi nhận được chuyên-viên về giáo-đục tráng-niên, mặc dù dân chúng đã ý-thức được sự cần-thiết. Thật vậy, cần phải bô-dụng các chuyên-viên ấy thế nào có lợi. Nếu họ có nhiệm-vụ giảng-dạy cho các thanh thiểu-niên thì trường-học của chúng có thể nói rộng ảnh-hưởng tới cha mẹ của chúng.

Đáng ghi nhớ là điểm sau này: Giáo-đục tráng-niên phải kêu gọi sự hưởng ứng hoàn-toàn của đương-su vì giáo-su không có quyền cưỡng ép tráng-niên như ở học-đường cưỡng-bách. Nếu luật-lệ có cho phép đi nữa thì cũng không thể tin cậy ở sự cưỡng bách đó được. Trái lại là điều khác, vì giáo-su vấp phải nhiều sự lanh-dam mà cả thằng được tinh-thần lanh-dam đó có lẽ là một công-tác nặng-nề như vậy. Một cách gây cảm-tình dễ-dàng có lẽ là làm sao cho các học-sinh có thể mách với cha mẹ của chúng điều gì có lợi cho họ, chẳng hạn báo tin kịp thời cho họ biết hiện đang xuất-hiện một thú sâu rầy phá hại mùa-màng của họ.

Như tôi đã nói ở phần trên, tôi tin rằng giáo-đục tráng-niên thường bắt đầu bằng một mục-tiêu kinh-tế như xây nhà chắc chắn và rẻ tiền, trang bị nông-cụ kiến-hiệu, tăng năng-suất mùa gặt v.v... Tuy nhiên ta có thể nhớ các cớ ấy để hướng-dẫn tráng-niên đến một địa-hạt giáo-đục rộng lớn hơn, như chủ trọng phát-huy các đức-tính của con người lanh-dao, giảng-huấn các nguyên-tắc xử-thể đúng-dắn, khêu gợi ý-thức nghĩa-vụ và trách-nhiệm của cá-nhan đối với xã-hội.

Đó là mục-tiêu cuối cùng, nhưng người ta khó nghĩ cách làm cho mục-tiêu ấy tách khỏi các lý-do kinh-tế thiết-thực, ngoại trừ ở những cộng-dồng mà mục sống của dân chúng đã lên khá cao.

Mỗi khi tờ-chức và trường-học đã hoàn thành, giáo-đục tráng-niên rất dễ bê-phát-triển. Trong hệ-thống mà tôi vừa kể, chính tay các ông giáo đã lập ra các cơ-quan từ-thiện trong nước để hoạt-dộng giúp giáo-đục tráng-niên. Đó là thí-dụ về khuynh-hướng lo cung-ứng cho tráng-niên một nền giáo-đục đầy đủ nhứt và sâu rộng nhứt, theo đúng nghĩa của danh-từ.

Khi tôi nói đến tờ-chức, phần lớn tôi chỉ nhắm vào các vùng nông-thôn. Không phải vì ở đô-thị, giáo-đục tráng-niên có tính cách kém khàn-trương (thật sai lầm mà nghĩ như vậy), nhưng vì bởi thành phần cấu-tạo của nó, một cộng-dồng đô-thị ít gặp khó khăn hơn trong việc thành lập một cơ-sở để đáp-ứng nhu-

cầu của nó. Nói đúng ra thì dân chúng ở các đô-thị lớn còn cần phải tư-tưởn^g minh bạch hơn là ở thôn-quê, vì ở đô-thị, ảnh-hưởng quần chúng quá nặng-nề.

Một hệ-thống như vừa phác-họa, đòi hỏi thật nhiều thày giáo. Tìm cho được người có đủ đức-tính cần-thiết không phải là việc khó làm ; nhưng nguy-là ở cái quan-niệm quá cứng rắn của tổ-chức, cơ-hồ làm chết nghẹt hết sáng-kiến của nhà giáo. Một hệ-thống như vậy phải hết sức linh-dộng, và muôn như thế, nhà giáo phải có khả-năng và quyền-hạn để thực hiện sáng-kiến cá-nhan. Bởi vì, nếu các nguyên-tắc căn-bản vẫn không thay đổi các phương-phép thực-hành không thể nào giống nhau được.

Để kết thúc, tôi muốn hướng về tất cả các nhà giáo và nhân-nhủ với các bạn diều này : công-lao của các bạn đối với giáo-dục tráng-niên rất lớn nếu các bạn chịu khó giải-thích cho học-sinh thấy được các mục-tiêu của nó, trước khi chúng rời khỏi ghế nhà trường. Đó là một việc rất dễ làm, nhưng nếu thành-tựu, sẽ đem lại nhiều ảnh-hưởng tốt đẹp vô cùng. Thêm vào khái-niệm về khả-năng và phương-tiện hiện-hữu của giáo-dục tráng-niên đâu đến nỗi làm kiệt quệ khối óc còn lòng-leo của những trẻ sắp bước ra ngưỡng cửa nhà trường ?

UNESCO



ĐÍNH CHÍNH

Trang	Dòng	Xin đọc là :
Số 52		
714	23	tức là sáu mươi năm trên năm 1804...
769	25	quên mất rằng cha của Lạc-Long-Quân ..

MỘT THU-VIỆN ĐẸP NHẤT THẾ-GIỚI*

VÕ-LANG

dịch

L UÔN luôn ta sẽ được hoan- nghinh và tiếp đón rất nồng-hậu tại Thư-viện Trung-ương Thành-phố Nữu-Uớc (Mỹ) ; hoặc là ta đến đây tra-cứu một tấm bài-vi bằng đất sét của dân Assyriens (một nước cổ xưa ở Á-đông), tìm cuốn xuất-bản nguyên-thủy về tác-phẩm Divine Comédie, kiểm số áp chót một tờ tuần-báo Thủ-nhĩ-kỳ, hoặc là ta chỉ việc đến để thử tri kiêu-nhẫn của nhơn-viên phòng chí-dẫn để hỏi xem trong dịp lễ này, ta nên đi nghỉ mát ở đâu..? Dù thuộc vấn-de gì chăng nữa, ta vẫn được hài-lòng vi mục-dịch chính-yếu của tổ-chức quý báu này là làm dẽ dang sự gặp gỡ giữa độc-giả và các sách báo.

Thư-viện này lát toàn đá hoa, ở góc hai đại-lộ thứ 5 và 42, giữa lùm cây tươi xanh rờn, có một cái thềm rất rộng và chim bò câu trắng (trưng-trung cho Hòa-bình) bay lượn suốt ngày : đây là một ý-niệm khá đúng về thành-phố Nữu-Uớc. Cũng như trên các đại-lộ hay đường ngang ngõ hẻm của thành-phố, ta sẽ gặp ở trong phòng đọc sách của Thư-viện đủ mọi tầng lớp người trong xã-hội. Một bạn tôi đã được hân hạnh ngồi giữa Somerset Maugham, nhà văn-sỹ trú-danh của Anh và một ông già đầu râu tóc bạc đang viết một cái đơn tráng giang đại-hải để khiếu-nại Chánh-Phủ. Bạn khác, tôi lại ngồi giữa một ông râu xóm, chit khăn đỏ và một bà

* Dịch theo Marchette Chute trong Holiday

nội-trợ mặc áo vải bông kẽ ô vuông. Tôi lại nhớ rõ có một hôm, tôi ngồi bên cạnh một thanh-niên có một con chim kim-trύc đậu trên vai...

Tuy phòng đọc sách không-lò đã chứa được 2 triệu luồng cuốn, chia ra làm 80 loại khác nhau nhưng Thư-viện cũng còn sưu-tầm được 4 triệu cuốn sách tham-khảo nữa : những loại sách quý này không hề bao giờ rời khỏi bốn bức tường của Thư-viện để lúc nào cũng sẵn sàng phục-vụ các bạn đọc-giả. Không hề ai có quyền mang một cuốn sách nào ra ngoài ; duy chỉ có một biệt-lệ duy nhất đối với cơ-quan Liên-Hiệp-Quốc : một tổ-chức quốc-tế, trong khi làm việc cần tham-khảo nhiều điều trong các sách báo thế-giới. Theo các điều-khoản của một thỏa-hiép đặc-biệt, mỗi khi muốn mượn sách của Thư-viện, L.H.Q. sẽ phải nhiều người mặc quân-phục di hộ tống các sách từ đại-lộ thứ 5 về đến trụ-sở của mình ở East River.

Hàng ngày, trung bình các nhân-viên của Thư-viện phải trả lời độ 1.500 lần điện-thoại và xem các thư từ giấy má ở 4 phương trời gửi về, đầy nhóc 20 bao bối ! Văn-phòng cõi-ván các Ký-sư ở quần-đảo Bermudes (ở Đại-tây-dương, thuộc Anh) muốn biết những tin-tức cuối cùng về sự phòng ngừa quang tuyến X ; một giáo-sư Gia-uà-dai hỏi cách thức dạy tiếng Anh cho một thiếu-nữ Trung-hoa để đạt được kết-quá mau lẹ ; một sanh-viên ở Luân-dôn muốn biết đầy đủ chi-tiết về Davy Crockett... Hàng ngàn lá thư tương tự đều nhận được những câu trả lời đầy đủ mà không phải trả phí-tolls chi cá. Không một câu hỏi nào được coi là ngày thơ, ngó ngắt mà không dang trả lời cẩn-thận, tỉ-mỉ. Một hôm, người ta thấy một thanh-niên, nét mặt đăm chiêu đầy tin-tưởng, mang một con trăn gió đến Thư-viện để tra cứu hòng tìm được một thứ ăn phù hợp cho nó nhứt : thanh-niên này cũng được tiếp dãi niềm nở không kém gì nhà ngôn-ngữ học Do-thái Eliezer Ben Yehuda đã đi lại Thư-viện luân trong 3 năm để soạn thảo một pho tự-diển gồm 16 cuốn.

Phòng thủ trung-trọng gồm hơn 9 triệu thẻ là phản-ánh rõ rệt nhứt và đầy đủ nhứt về các sách của Thư-viện để lúc nào muôn tìm đến cuốn gì cũng có ngay tức khắc. Khi ai muốn xem một cuốn sách nào thời ghi tên cuốn sách đó vào một phiếu có đánh số sẵn rồi bỏ phiếu đó vào trong một ống hơi ép dẫn đến phòng đọc sách ; ở đây, phiếu

lại được hướng-dẫn theo ý muốn đến một cái hộc tủ trong hàng 130 cây số ngăn tủ phân chia ra làm 7 tầng kệ khác nhau. Một nhân-viên phụ trách các kệ sách, coi sổ phiếu, lấy cuốn sách đề lên trên một cái thảm lăn rồi thảm lăn cuốn sách đó ra phòng đọc sách và người hỏi mượn sách sẽ trông thấy một ngọn đèn có số nhấp nháy báo hiệu là sách đã đến nơi. Từ lúc ghi phiếu mượn đến khi có sách, công việc thực hiện hoàn toàn mất độ 7, 8 phút.

Thư-viện của thành-phố Nữu-Uớc sở dĩ thành hình là do sự phối hợp của 3 yếu-tố chính : sự tận-tâm phục-vụ quần-chúng, sự say mê học hỏi và sự may mắn bất ngờ !

Ý-kiến đầu tiên này ra cách đây hơn một thế-kỷ, trong trí óc Joseph Cogswell, một nhà giáo-duc ở tiểu-bang Tân-Anh cát lợi, tha thiết muốn hành lập một thư-viện cho các nhà học-giả uyên thâm. Ông thuyết phục được nhà triệu-phú John Jacob Astor chịu bỏ tiền ra thành lập một cơ-sở lấy tên là Thư-viện Astor và Cogswell giữ chân quản-thủ thư-viện đầu tiên.

Cùng trong thời-gian đó, một thư-viện kiều khác được tạo nên ở Nữu-Uớc và cũng dành cho các nhà văn-hào. Đó là công-trình của một cựu thương-gia : James Lenox đã đề ý sưu-tầm các sách quý một cách rất cuồng-nhiệt. Tự tay ông kê lấy thứ tự số sách, lập bản mục-lục, xếp sách vào trong các phòng trống, khi nào sách đầy ắp đến trần thi khóa lại. Ông không bao giờ chịu để cho một người khác săn sóc đến việc sưu-tầm, xếp loại các sách của ông và như thế cũng có lý-do... Vì ngoài các sách quý giá, ông, lại còn tích-trữ được một bộ Thánh Kinh của nhà in Gutenberg, là cuốn Thánh Kinh đầu tiên đã vượt qua Đại-tây-dương sang Mỹ-châu, bút-tích bản-thảo bài diễn-văn của cố Tổng-Thống George Washington đọc khi ông từ giã quốc dân đồng-bào về di-duong tuồi già, bức thư của ông Christophe Colomb báo cho thân-nhân biết đã tìm ra Tân lục-địa. Nga y sau khi Lenox chết rồi, thư-viện này cũng vẫn nổi danh là bất khả xâm-phạm.

Samuel Tilden, một người dân Nữu-Uớc thứ ba lại có một ý-kiến khác lạ : ham chuộng khoa-học và giáo-hóa đại-chung. Ông lập di-chúc « giám-hộ » tất cả tài-sản để thành-lập một thư-viện và một phòng đọc

sách miễn phí. Nhưng gia đình ông không tôn trọng ý muốn cuối cùng của người quá cố nên các người thi nhau chúc thư chỉ «hài» được có 2 triệu Mỹ-kim nghĩa là tạm đủ để sưu-tầm các loại sách nhưng quá ít ỏi để kiến thiết một thư-viện chứa sách và phòng đọc sách.

Chính do sự vi-phạm chúc-tho ấy nên Thư-viện Thành-phố Nữu-Uớc mới ra đời vì viên Thủ-phật lại của Tilden tự nhủ thầm rằng chỉ còn một cách đếm hợp nhứt với cơ-sở Astor là chân diệu-kế. Sau cùng cơ-sở Lenox cũng tinh-nguyễn tham-gia vào sự hợp nhứt. Thế là cả 3 thư-viện Astor, Lenox, Tilden đều đoàn-kết chặt-chẽ để tạo thành một thư-viện duy nhứt ! Ý-kến căn-bản của Cogswell đã thành hình và được thực hiện : đây là một thư-viện mà tất cả mọi người, — nghèo nàn nhứt hay giàu sang nhứt, — đều có thể đến để sưu-tầm, tra-cứu, học hỏi thêm...

Thành phố Nữu-Uớc vui lòng tặng một ngôi nhà để làm trụ-sở và dự định xây cất một ngôi nhà lát toàn đá hoa đẹp nhứt nước Mỹ.

Trong bản đồ phác-họa trụ-sở của Thư-viện, trung-tâm ngôi nhà sẽ là phòng đọc sách, rất rộng, hình chữ nhật, ở trên lầu hai ; trong một phòng tiếp giáp là chỗ xếp tất cả các thẻ phiếu ghi tên các loại sách ; ở các phòng nhỏ hơn chạy dọc theo hành lang lát đá hoa là chỗ dành cho các công việc về chuyên-môn.

Cách tổ-chức đó rất là tốt đẹp và thích-nghi vì hiện nay, hàng năm Thư-viện phải thỏa-mẫn nhu-cầu cho 3 triệu du-khách và độc-giả.

Thư-viện chỉ đứng vững được là do tiền tặng hào của tư-nhơn hay, khi nào muốn hô-hào sự giúp đỡ về tài-chánh thì được các giới nhiệt-liệt hoan-nghênh và ủng-hộ một cách rộng rãi. Bất cứ một người nào khi đã cần đến Thư-viện chỉ hay giúp đỡ rồi, cũng không thể nào trả ơn Thư-viện một cách đích đáng được ! Cũng không thể nào ước lượng được cái giá-trị tuyệt đối của Thư-viện vì ngay sự hiểu biết ở đây cũng đã có tính-chất quốc-tế : đã phải dùng tới 170 người thông-thạo 33 thứ ngoại ngữ để trông-nom chu đáo các phiếu thẻ ghi tên sách để khỏi bị tràn ngập đủ các thứ sách, truyện và tạp-chí các loại tời tấp bay đến như bướm bướm.

Nên ta không lấy làm lạ khi thấy Hội-đồng Bảo-An của Liên-Hiệp Quốc, trước khi quyết định một điều gì quan-trọng đã phải tìm tòi,

nghiên-cứu : tham-khảo hàng tháng giờ trong các sách báo, tạp-chí của Thư-viện. Trong thời-kỳ chiến-tranh, Thư-viện đã góp phần rất đặc-lực cho cơ-quan Tình-báo của Quân-đội Mỹ trong việc nghiên-cứu các bản đồ hay tìm tòi những tính-chất, chi-tiết đặc-biệt liên-quan đến một nước nào hay bờ biển của nước đó. Các tài-liệu căn-bản về khoa-học và kỹ-thuật đã giúp ích rất nhiều cho các nhà hóa-học nghiên-cứu phương-pháp trữ-khử nước trong các thức ăn. Cơ-quan Cảnh-Sát Liên-Bang (F.B.I.) hay các sở Cảnh-sát địa-phương đều đến Thư-viện để chắp-nối các mẩu chứng-cớ trích trong những cuốn niên-giám điện-thoại cũ rich, những sô sách của các họ Đạo hay danh sách các chuyến tàu chạy biển... Các phòng thí-nghiệm của Công ty điện-thoại Bell đã chụp phim 1760 cuốn tài-liệu khoa-học của các nước theo một chương-trình mà hiện nay vẫn còn đang tiếp-tục..

Ban Âm-nhạc của Thư-viện có thể cung-phụng đủ mọi tài-liệu quý báu từ những bản nguyên-văn trong tập nhạc của Beethoven đến những bài hát dân-ca ở quần đảo Fidji (ở Úc-châu, thuộc Anh).

Phòng chuyên về gia-hệ (Phồ-hệ) sưu-tầm được những tài-liệu rất quý giá không thể nào tưởng-tượng được : nhờ có sô sách của các Giáo-khu ở Anh, người ta có thể thiết-lập lại thành-phố Luân-Đôn hồi thế-kỷ thứ XVI, rõ ràng từng phố một và có khi từng nhà một.

Cũng có những ban đặc-biệt, ở ngoài cửa có treo biển để rõ : «Sách Hiếm». Nếu ta tò-muốn vào, chỉ việc nhận chuông, một nhơn-viên sẽ mở cửa ra để tiếp đón ta nhưng sau khi ta đã vào rồi thì người ấy vội khóa ngay cửa lại. Tôi nhớ có một hôm đã vào hỏi tập thơ xuất-bản đầu tiên của nhà đại thi-hào Anh Shakespeare. Tôi tưởng rằng sẽ chỉ được coi bản ảnh chụp, nào ngờ đâu tôi lại được đọc nguyên-văn cả bản chính !

Một khách hàng quen thuộc của Thư-viện đã nhận xét rằng trong bao không khí thuận tiện như thế, chắc các sách báo phải được sung-sướng lắm. Tôi cũng tin-lưởng mãnh-liệt như thế vì không có gì trở ngại giữa các sách và các bạn yêu sách. Các tài-liệu phong phú của mọi cơ-sở đồn-sở và đáng yêu quý này chỉ nhằm có mục-dich duy nhứt làm dễ dàng sự gấp-gõ giữa sách và độc-giả vì đôi bên đều có liên-quan mật thiết với nhau.

VÕ LANG

VĂN-HÀO

JACK LONDON

(Tiếp theo V.H.N.S. số 52)

THANH-TÂM

NỘI TIẾNG

Nợ như chúa Chùm, lại thêm Bessie có thai, Jack đang chờ một cơ hội để nỗi bặt lén, mới hòng làm vững lại tình-hình tài-chính gia-dinh và nhất là cho danh chàng khỏi mai-một.

Mùa xuân năm 1902, dịp may có đến, nhưng không như chàng tưởng. Nguyên hằng thông-tín American Press cần một ký-giả để gửi sang lấy tin tức về trận chiến-tranh đang diễn tại Transvaal (Nam-Phi). Hẳng dè-nghi mời Jack, chàng nhận lời liền.

Một khi sang tới nước Anh, thì hằng thông-tín dòi ý, đánh điện hủy bỏ giao-kèo đã ký với chàng.

Một thân một mình tại Londres, trong túi không còn một xu nhỏ và cách xa tinh nhà 1/4 vòng trái đất, tình-trạng của Jack thật là nguy-ngập. Nhưng có bao giờ Jack London chịu nước bí?

Chàng liền ở lại, nghiên-cứu phong-tục vùng East End, khu phố bần thiu và hung-bạo nhất của kinh-dô Anh-Cát-Lợi. Các xuất-bản già của chàng xôn-xao e ngại cho chàng chuyến này đến bờ mạng giữa bọn côn-đồ của East End chứ không chơ.

Lời dự-doán của họ rất có thề thành sự thật nếu Jack vẫn đóng vai ký-giả đến moi móc tìm hiểu đời sống của hạng người ấy. Nhưng chàng đã rời bỏ y-phục lịch-sự để khoác lên mình một bộ quần áo cũ mua lại, rách rưới, thêm vào đó một đôi giày vét gót, và một chiếc mũ cát-kết đầy ghét, bụi,

Jack lại nghiêm nhiên trở nên chàng Thủy-thủ vong mang. Bọn người cùng khõ vùng East End chỉ thấy ở nơi chàng một kẻ bị đói bạc đãi, một kẻ « không may » như bọn họ, nên đã tiếp đón chàng niềm nở như một người trong bọn.

Tháng 9 năm ấy, Jack trở về đến Nuru-Uớc, mang theo trong túi bản thảo tác-phẩm nhan-dề « Những kẻ trong vực sâu », tả ti-mi cuộc sống đau khổ của những người bị liệt vào hạng căn-bã xã-hội, một tác-phẩm cực-kỵ cảm-động mà hằng xuất-bản Macmillan chụp lấy cho xuất-bản. Georges Brett, Giám-đốc hằng, điều-dịnh trả cho Jack London mỗi tháng 150 đô-la, trong 2 năm liền, để dành độc-quyền xuất-bản tất cả các tác-phẩm mới của chàng trong thời-gian đó.

Thực là một dịp may cho chàng, nhưng thiếu chút nữa thì dịp may đó không đem lại kết-quả, vì đứa con thứ hai mà Bessie cho ra đời lại cũng là con gái khiến chàng cay hứng và kìm-hâm khả-năng sáng-tác của chàng. May cuộc khủng-hoảng sau một thời-gian thì chấm dứt.

Jack dự-tính viết một câu truyện về loài chó, khoảng 4.000 tiếng, sau khi miệt-mài viết 4 hôm liền, 4.000 tiếng đã đủ, mà câu truyện chỉ mới bắt đầu. Chàng phóng bút viết tiếp suốt một tháng trời, quên hết mọi nỗi u-phien về gia-cánh.

Viết xong, chàng gửi liều tác-phẩm, dưới nhan-dề: « Tiếng gọi của rừng thẳm » cho tờ Saturday Evening Post. Họ vui mừng tiếp nhận và trả cho chàng 2.000 đô-la. George Brett còn trả cho chàng 2.000 đô-la nữa để xuất-bản tác-phẩm ấy thành sách. Jack nhận liền, dè có tiền mua chiếc tàu Spray mà chàng hằng ao ước.

Chiếc tàu nhỏ này, với một căn phòng chỉ đủ cho hai người, không những gọi lại chàng những kỷ-niệm đã qua mà còn đem lại cho chàng những hứng về biển cả. Sau khi một mình một con tàu vùng vẫy hàng tuần giữa cảnh nước trời lồng-lộng, chàng trở về đất liền, lui-còn mặn vị nước biển, vùi đầu vào viết truyện « Sói Biển ». (Sói biển là hồn danh của loại hải-báo (phoque) và cũng dùng để chỉ những tay thủy-thủ từng trại). Những khi rảnh rang, chàng lại một mình lái chiếc tàu ra khơi, nhưng không quên mỗi buổi sáng đều dặn viết 1.500 tiếng.

Truyện « Sói Biển » đã cầm chân chàng lại ở Piedmont, trong khi Bessie, và hồi cuối tháng 6, đưa con đến nghỉ tại Vọng-Nguyệt-Thung, nơi có nhiều người đến cắm trại nghỉ qua mùa hè.

Một hôm Jack đánh xe lên dốc, xe lật xuống vực làm chàng bị trọng thương ở chân. May có cô bạn gái Charmian Kittredge người chàng đã từng quen khi được biết Bessie và vẫn lui tới giao-thiệp với gia-dinh chàng, săn sóc chu đáo nên til lâu sau chàng bình phục. Rồi chàng tìm đến chung sống với gia-dinh tại Vọng-Nguyệt-Thung.

Tuy chia sẻ cuộc sống của những người cắm trại, mỗi buổi sáng chàng vẫn tìm nơi hẻo lánh tiếp tục viết. Cuối tháng 7 bản thảo đoạn 1 hoàn tất, chàng đem đọc cho cả trại nghe. Đêm hôm đó, tất cả mọi người tè tựu nghe chàng trình bày tác-phẩm, kè cỉ bợn trẻ con quấn trong chăn. Họ mải mê nghe truyện đến hùng đồng thì vừa vặn đến trang cuối, và tất cả về sau vẫn còn nhớ mãi cái giây phút cảm động được thường thức đầu tiên danh phama «Sói Biển» của Jack.

GIA-DỊNH TAN VỠ

Thế rồi, một buổi chiều, Jack đột-ngột vào ngõ lời với Bessie: «Anh sắp từ biệt em đây».

Bessie tưởng chồng trở lại Piedmont, nhưng Jack cho biết là chàng rời bỏ hẳn gia-dinh và không chịu nói vì duyêc-cớ gì hết.

Nào ai có ngờ, con người làm tan vỡ gia-dinh của Bessie chính là cô bạn Charmian Kittredge, một người hơn Jack đến mấy tuổi, chàng chút duyên dáng, mà chính Jack cũng thường chế nhạo. Nàng đã quyến rũ Jack đến mức chàng từ bỏ cả vợ lẫn con. Jack về Piedmont thu thập ít đồ dùng rồi thuê một căn phòng sống biệt lập ở tỉnh. Các báo đăng tải vụ tan vỡ đó.

Tuy nhiên, trong hai năm liền, vì sợ tai tiếng, Jack chỉ dám gặp Charmian Kittredge một cách thầm vụng thưa thót, mỗi tuần độ hai lần.

Bessie thì đau đớn nhưng kiêu hãnh không chịu tranh đấu. Trong cơn buồn tủi nàng gấp niềm an-ủi của bà mẹ chồng. Flora London giận con nên quay lại làm lành với nàng dâu.

Bị người thân chê ghét, Jack hoang-mang không làm việc được nữa và đã có lúc người ta tưởng chàng đành bỏ dở không hoàn-thành được tập truyện «Sói Biển». Sau cùng chàng lén chiếc Spray dông ra biển, trốn những nỗi ưu phiền và tiếp tục cuộc sống-tác.

Trong khi ấy «Tiếng gọi của rừng thẳm» được độc-giả cực-lực hoan-nghênh. Nếu bản-quyển cuốn sách không bán đứt thì chỉ trong vài năm có lẽ đem lại cho chàng hàng 100.000 đô-la. Nhưng Jack không hối tiếc, vì chàng

biết rõ Brett đã tung ra hàng đồng tiền để quảng-cáo cho tên tuổi chàng, và như thế cũng đã lợi cho chàng nhiều lắm.

Jack gửi cho Brett tập đầu truyện «Sói Biển», Brett giới-thiệu với Giám-Đốc tờ Century Magazine và vị này điều đình trả cho Jack 4.000 đô-la đã được đăng dần trên báo. Jack mừng rỡ nhận liền. Chỉ trong một tháng chàng viết xong một tập cuối.

TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI PHIÊU-LƯU...

Năm 1904, cuộc chiến-tranh Nga Nhật bùng nổ. Năm tờ-hợp báo-chí mời chàng đi làm phóng-viên chiến-tranh cho họ. Jack nhận lời với Hearst vì ông này trả tiền chàng hậu nhất, và lên đường phiêu-lưu mấy tháng liền trên chiến-trường.

Chính-phủ Nhật-Bản làm dù mọi cách ngăn không cho phóng-viên các nước theo dõi cuộc chiến-tranh nên các đồng-nghiệp của Jack đành phải ở lại Tokyo để thâu thập tin tức. Riêng Jack, với sự cung dầu ta đã biết, đã dùng mưu-thuê được chiếc thuyền vẩy vùng ngang dọc trên sóng cờ của Hoàng-Hải. Nhiều lần chàng suýt bỗ mạng vì men đến quá gần nơi tác-chiến, nhưng nhờ dãy mà săn được nhiều tin đến nỗi một mình chàng gửi về nhiều hơn tất cả các bạn đồng-nghiệp của chàng cộng lại. Những tin chàng gửi về dัง tài trên rất nhiều tờ báo, làm chấn động dư-luận, và tên chàng nhờ dãy nỗi lên như sóng cồn.

Nhưng khi về đến Mỹ-Quốc, chàng được tin Bessie đã đơn xin ly dị. Chàng choang-váng trước tin đau đớn ấy, chàng khóc sobs vì bị mất hai đứa con, vì thấy Bessie không còn hạnh-phúc và vì chính chàng cũng đâm hoang-mang không suy nghĩ gì hết. Jack qua một thời kỳ trống-trái nhất đời.

(Còn tiếp)
THANH-TÂM



A - TIN TRONG NUÓC

1. — TỔNG-THỐNG VIỆT-NAM CỘNG-HÒA KINH-LÝ TỈNH THỪA-THIÊN

Tổng-Thống Việt-Nam Cộng-Hòa đã rời Sài-Gòn sáng 1-7-1960 để đi kinh-lý tỉnh Thừa-Thiên.

Tổng-Thống đã thăm viếng các địa-diểm định diễn và các công-tác nhằm mục-dịch cải-thiện hệ-thống giao thông và phát-triển du lịch trong tỉnh Thừa-Thiên. Sau đó, Tổng-Thống đã di Huế, còn các vị tùy-tùng trở về Sài-Gòn.

2. — LỄ KHAI-GIÁNG TRƯỜNG QUỐC-GIA SỰ-PHẠM (NIÊN - HỌC 1960-1961)

Sáng 19-7-1960, Ông Trần-Hữu-Thể, Bộ-Trưởng Quốc-Gia Giáo-Dục cùng Ông Trần-Bá-Chíc, Tổng Giám-Đốc Trung, Tiểu-học và Bình-Dân Giáo-Dục đến dự lễ khai-giảng niên-học 1960-1961 trong vòng thân-mật tại Trường Quốc-Gia Sự-Phạm. Ông Bộ-Trưởng lần-lượt đến viếng các lớp học.

1024

VĂN HÓA — SỐ 58

Nhào dịp này, đề cho giáo-sinh hiểu rõ bồn-phận trong thời-gian học tập tại trường, và những quyền lợi được hưởng khi tốt-nghịệp, Ông Bộ-Trưởng nói dại khái :

« Là những người sẽ lãnh thiên-chúc dùu dắt các thế-hệ thanh-niên sau này, ngay từ bây giờ, giáo-sinh nên cõ-gắng học tập trong kỷ-luật, và nhất là suốt đời giáo-chức, cần trau-giồi mãi hạnh-kiêm, đạo-đức đúng theo chủ-trương và lý-tưởng Nhân-vị của Chánh-Phủ. »

« Vì Bộ Giáo-Dục cần cung ứng đầy đủ giáo-chức cho các trường-sở hiện nay đang bành-trướng mau lẹ, nên Bộ quyết-định hạ giá biếu học-bông để có thể thêm nhiều giáo-sinh. »

« Học bông sẽ được cấp cho những giáo-sinh học-giỏi, hạnh-kiêm tốt hoặc nghèo »

Ông Bộ-Trưởng vui-vẻ giải đáp tất cả những thắc-mắc của giáo-sinh về vấn-đề học tập, nhất là về đời sống vật-chất tại trường.

3 — CUỘC VIẾNG THĂM CỦA BÀ PHƯỚC MARY GRELL TẠI VIỆT-NAM

Bà Phuộc Mary Grell cùng với 2 vị nữ tu-sĩ và một y-sĩ sang viếng thăm Việt-Nam từ ngày 24 đến 28-7-1960 để tiếp-xúc với các nhà khoa-học trú-danh ở nước ta để nghiên-cứu về nhiệm-vụ của Khoa-học (nhất là ngành Sinh-vật-học), nhằm mục-dịch tiến tới sự thông-cảm hữu-hiệu hơn giữa Đông và Tây.

Ông Nguyễn-Khắc-Kham, Giám-Đốc Nha Văn-Hóa, đã hướng-dẫn bà Phuộc Mary Grell đi thăm các cơ-quan khoa-học tại Sài-Gòn.

4 — MÃY CUỘC TRIỂN-LÃM TẠI SÀI-GÒN

★ Cuộc triển-lâm các dự-án thiết-kế Đô-thị, kiến-trúc và hội-họa của Kiến-trúc sư Ngô-viết-Thụ giải nhất La-Mã do, Tòa Đô-chính Sài-Gòn tổ-chức, đã khai-mạc vào lúc 17 giờ chiều ngày 7-7-1960 tại Tòa Đô-chính. Ông Nguyễn-Đình-Thuần, Bộ-trưởng tại Phú Tòng-Thống chủ-tọa lễ khai mạc.

Trước đó, vào lúc 15 giờ, Kiến-trúc-sư Ngô-viết-Thụ có mở cuộc họp báo tại Phòng Khánh-Tiết Tòa Đô-chính để trình-bày một dự-án chỉnh trang Thủ-dô.

VĂN HÓA — SỐ 58

1025

★ Hôm 28-7-1960, ông Lê-Văn-Lâm, Giám-Đốc Nha Mỹ-Thuật Học-Vụ đã đến chủ-tọa lễ khai-mạc cuộc triển-lâm họa-phẩm của ông Nguyễn-Khắc-Vinh tại số 165 đường Tự-Do Sài-Gòn.

Lối 60 họa-phẩm, phần lớn là sơn-dầu, đã được trưng-bày tại cuộc triển-lâm này. Các bức « Trung thu », « Vũ-khúc », « Ngựa hoang » với bối-cục chặt-chẽ và cách xử-dụng màu đặc-sắc đã được quan-khách đặc-biệt chú ý, cũng như họa-phẩm « Giác mơ tâm-sự ».

Một trong số tác-phẩm của ông đã được lựa-chọn hồi tháng Tư 1960 cùng với các họa-phẩm khác đã đem đi triển-lâm ở ngoại-quốc.

5 — MÂY CUỘC DIỄN-THUYẾT TẠI SAÌ-GÒN

※ Hôm 21-7-1960, hội Việt-Nam Liên-lạc Văn-Hóa Á-Châu đã tổ-chức buổi nói-chuyện tại Giảng-dường trường Đại-học Văn-Khoa (Sài-Gòn), về đề-tài « Thành-niên và văn-dề du-học ». Ông Lê-thanh-Trí, diễn-giả và là sáng-lập-hội-viên đã trình-bày trước một số đông thính-giả một đề-tài rất hấp-dẫn và rất hữu-ích cho các phụ-huynh nam-nữ thanh-niên sắp có con em đi du học.

★ Chiều 22-7-1960 tại trụ-sở Hội Việt-Mỹ, Linh-mục Bửu-Dưỡng đã nói-chuyện về đề-tài « Hạnh-phúc người Mỹ » trước một số đông thính-giả.

Linh-mục Bửu-Dưỡng đã trình-bày mạch-lạc văn-dề nói trên, và nhận xét những yếu-tố đã tạo thành hạnh-phúc của dân-tộc Mỹ ngày nay.

Với những thí-dụ hết sức cụ-thể và hấp-dẫn mà Linh-mục đã được chứng-khiển trong thời-gian 90 ngày thăm viếng Mỹ-Quốc, Linh-mục đã chứng-minh rằng có nhiều điều mà người ta thường ngô-nhận về người Mỹ đều là những điều sai-lầm cả và thực ra dân-tộc Mỹ phần đông có đủ những yếu-tố để tự tạo lối hạnh-phúc.

Sau cuộc nói-chuyện có cuộc thảo-luận rất linh-hoạt và tất cả thính-giả đều hoan-nghênh Hội Việt-Mỹ đã tổ-chức một buổi diễn-thuyết hết sức hấp-dẫn và sâu-sắc.

★ Hôm 27-7-1960 tại Bộ Canh-Nông, Bác-sĩ Thú-y Tôn-Thất-Ngư đã nói-chuyện về đề-tài « Sự quan-trọng của việc thiết-lập đồng-cỏ tại Việt-Nam. »

Diễn-giả nhấn-mạnh vào sự cần-thiết phải thiết-lập những đồng-cỏ vì

người ta không thể dề-cập đến vắn-dề chăn-nuôi mà không nói đến cỏ, cũng như không thể dề-cập đến vắn-dề vận-chuyèn bằng xe hơi mà khêng nói đến dầu-sáng.

Ngoài ra diễn-giả nói đến tầm quan-trọng của văn-dề trong các nước khác, nhấn-rõ rằng qua súc-vật, qua chăn-nuôi, cỏ là nguyên-liệu rẻ tiền nhất để biến-hoa thành sữa, thịt, len và cũng từ đó là dầu-giây mới nhợt cho những kĩ-thuật phụ-thuộc thủ-sản.

6. - GIỚI-THIỆU SÁCH BÁO MỚI

Văn-Hóa Nguyệt-san đã nhận được những sách báo mới sau đây của tác-giả hoặc của nhà xuất-bán gửi-tặng. Xin cảm-tạ nồng-hậu và ân-cần giới-thiệu với bạn đọc thân-mến.

— Việt-Nam khảo-cô tập san (số 1) do Viện Khoa-cô Bộ Quốc-gia Giáo-Dục xuất-bản. Viện này phụ-trách việc nghiên-cứu văn-hóa cõi-kim của Việt-Nam, khảo-cứu các nền văn-minh lịch-sử của chủng-tộc trong nước và các nước lân-cận, đã hết sức hoạt-dộng trong mấy năm nay và trong tập-san số đầu này, đã có một số bài khảo-cứu và những tài-liệu cõi rất quý-giá có liên-quan đến sử-học, cõi-vật-học, nhân-chủng-học v.v... Tập san gồm có 4 mục :

1) Khảo-luận (Mấy điều nhận-xét về Minh-hương xã và các cõi-tích tại Hội-An ; — Vài nhận-xét về thời-hiện-đại trong Việt-sử ; — Ưu-diểm và khuyết-diểm của chữ Nôm ; — Đị tìm địa-diểm và di-tích hai thành-cô Quảng-Nam và Phú-Yên đầu thế-kỷ XVII. — 2) Tài-liệu (Thoại-Ngọc-Hầu ; — Nguyễn-văn, phiên-âm và dịch-nghĩa bài văn-bia tại lăng vua Gia-Long). — 3) Ký-sự (Sưu-tầm tài-liệu cõi tại Âu-châu ; — Sơ-lược về các kho-tàng chứa bảo-vật của các vua Chàm ; v.v...) — 4) Diêm-sách.

Tất cả những bài đăng trong tập-san đều có cho kèm theo một sơ-lược bằng ngoại-ngữ (Pháp-văn hay Anh-văn) để phô-biển trong giới học-giả không đọc được Việt-ngữ mà quan-tâm đến sinh-hoạt văn-hóa của Việt-Nam.

Tập-san dày ngọt 200 trang, gồm có nhiều tranh ảnh quý-giá, do Viện Khoa-cô (7, Đường Nguyễn-bình-Khiêm, Sài-Gòn) phát-hành.

— Công-thương Việt-Nam niên-giám « Trịnh-Hưng » năm 1960, do nhà Trịnh-Hưng (9 Đường Cao-Thắng, Sài-Gòn) ấn-hành. Trong quyển niên-giám này có in đầy đủ danh-sách thị-trường quốc-tế (xếp theo thứ-tự từng nước và từng ngành-hoạt-dộng) cùng danh-sách thị-trường Việt-Nam (Sài-Gòn và phu-cận, các

tỉnh miền Nam-Việt và Trung-Việt. Sách này rất hữu ích cho các nhà Công-nghệ và thương-mại Việt-Nam muốn liên-lạc trực tiếp với các nhà sản-xuất và các thương-gia trên thị-trường Quốc-tế hay Việt-Nam — Sách dày hơn 700 trang khổ lớn, giá bán 300\$.

— *Chiều sóng dội*, tiểu-thuyết cách-mạng do Ô. Trần-dồng-Vọng sáng-tác để «ghi một thời-đại diễn-hình của nếp sống Việt qua 10 năm khói lửa và đẽ đánh dấu một đoạn lịch-sử đen tối nhất, trong đó người chiến-sĩ quốc-gia đã tranh-dấu cho Tô-quốc trong trận thế-chiến thứ II. Sách dày hơn 140 trang, giá bán 40\$, do tác-giả xuất-bản.

— *Mưa gió sông Tương* là một thi-phàm gồm 64 bài thi tuyển do nứ-sĩ Tương-Phố đã sáng-tác trong 34 năm (1915-1939), viết theo các thè-cò (phần) nhiều là lục-bát và song-thất lục-bát, diễn-tả tâm-sy chua xót náo nùng của một quâ-phụ đã chịu đựng trong đời nhiều nỗi tang tóc đắng cay. Sách in rất mĩ-thuật, dày một 120 trang, khổ lớn, giá bán 80\$.

— *Ác-mông*, tiểu-thuyết của Ô. Ngô-xuân-Phụng do Cơ-sở Báo-chí và Xuất-bản Tự-do (Sài-Gòn) ấn-hành. Sách dày 126 trang, giá bán 25\$.

— *Trong lũy tre xanh*, tập truyện ngắn về phong-tục tập-quán. Do nhà văn Toan-Ánh truôc-tác. Tập truyện này viết từ năm 1944, mô-tả những truyện xay ra ở thôn-quê Việt-Nam, nhất là ở vùng Bắc-Việt. Sách dày 178 trang, in lần thứ hai tại Vạn-Lợi ấn-quán (Sài-Gòn), giá bán 36\$.

○○○

Ngoài ra, V. H. N. S. còn tiếp nhận được những báo mới phát-hành sau đây :

— *Trái tim Đức Mẹ* số 1 tục bản, do L.M. Minh-Đăng làm Giám-đốc, tòa-soạn tại đất Đồng-Công, Thủ-Đức và phát-hành tại 673, Đ. Trương-Minh-Giảng, Sài-Gòn.

— *Quê-hương*, số 13 tháng 7 n. 1960, do Ô. Trần-văn-Minh đứng làm Tổng Thư-Ký biên-khảo : Tập-chí dày hơn 400 trang giá bán 20\$, phát hành tại 55, Cư-xá Kiến-thiết, đường Cống-Lý, Sài-Gòn.

— *Thế-Kỷ hai mươi*, số 2 tháng 8 năm 1960 do Ô. Nguyễn-Khắc-Hoạch chủ-trương biên-tập. Tập này dày ngót 100 trang (khổ lớn), giá bán 15\$.

— *Tin sách* phát hành về tháng 7 năm 1960, do Ông Nguyễn-Ngọc-Phách đứng chủ-trương biên-khảo. Tập này dày 16 trang (khổ nhỏ, giá bán 2\$.

— *Văn-Hoa Á-Châu*, số 5 (tập III) tháng 7 năm 1960 do Giáo-su Nguyễn-Đặng-Thực đứng chủ-nhiệm. Tập này dày 100 trang, giá bán 20\$.

— *Bách-Khoa* số 86 ngày 1-8-1960 do Ô. Huỳnh-văn-Lang đứng chủ-nhiệm. Tập này dày hơn 100 trang, giá bán 10\$.

— *Trung-giới Anh-ngữ* số 42 do Ô. Lê-bá-Kông đứng Giám-đốc. Tập này dày hơn 40 trang, giá bán 7\$.

— *Văn-Hữu* số 7 tháng 7 năm 1960, do Ô. Nguyễn-duy-Miễn đứng Giám-đốc. Tập này dày 200 trang, đặc biệt đề-cập đến vấn-dề «mê-tín dị-doan», giá bán 15\$.

— *Sáng-dời miền Nam* số 6 (12) năm 1960 do Ô. Võ-đức-Diên đứng chủ-nhiệm kiêm chủ-bút. Tập này dày 34 trang (khổ lớn), giá bán 12\$.

B — TIN NGOÀI NU'Ó'C

I.— VIỆT-NAM THAM-DỰ HỘI-NGHỊ QUỐC-TÈ HỌC-CHÁNH LẦN THỨ 23 TẠI GENÈVE

Một Phái-doàn Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục gồm có các ông Huỳnh-văn-Đạo, Tòng Thor-ký và Lý-Chánh-Trung, Chánh Văn-phòng, rời Sài-Gòn tối ngày 2-7-1960 qua Genève tham-dự Hội-ngoại Quốc-tế Học-chánh lần thứ 23, nhóm họp từ ngày 6 đến 15-7-1960.

Trong thời-gian Hội-ngoại, Ô. Huỳnh-văn-Đạo đã được bầu làm Phó-Chủ-tịch Hội đồng Giáo-dục quốc-tế ở Genève.

2 — THAM-DỰ HỘI-NGHỊ QUỐC-TÈ CÁC BÁC-SI CÔNG-GIÁO TẠI MUNICH

Hôm 20-7-1960, Phái-doàn Bác-si Công-Giáo Việt-Nam đã rời Sài-Gòn đi Munich để dự Hội-ngoại thứ 9 của Liên-Đoàn Thế-Giới các Bác-Si Công-Giáo. Phái-doàn Việt-Nam do Bác-si Lý-Trung-Dung, Tổng Thư-Ký Hội Bác-si Công-Giáo làm Trưởng Phái-doàn và gồm có hai nhân-viên nữa là các Bác-si Nguyễn-Bá-Hậu và Đỗ-Văn-Minh.

Sau khi dự Hội-ngoại các Bác-si Công-Giáo nhóm-hop từ 25 đến 30-7, Phái-doàn Việt-Nam lưu lại Munich để tham-dự Đại-Hội Thánh-Thê thế-giới tổ-chức tại thành-phố này từ 1-8 đến 8-8-60.

3.— TỔNG HỘI GIÁO-GIỚI VIỆT-NAM THAM-DỰ

HAI ĐẠI-HỘI QUỐC-TÈ

Ông Viện-trưởng Đại-Học Nguyễn-Quang-Trình, Chủ-tịch và các ông Trương-Văn-Chôm, Phó Chủ-tịch, Nguyễn-Hữu-Chinh, Tổng Thư-Ký Tổng Hội Giáo-Giới Việt-Nam, đã rời Sài-Gòn tối ngày 12-7-1960, đáp máy bay qua Âu-Châu để tham-dự một khóa hội-thảo về đề-tài « *Sự gặp gỡ giữa Âu và Á tại học-đường* », nhóm họp từ ngày 16 đến 26-7-60 tại Herrsching, gần Munich (Đức quốc).

Sau đó, các vị nói trên cũng tham-dự đại-hội của « Tổng Liên-doàn Thế-giới các Tôn-chức Giáo-giới » nhóm tại Amsterdam (Hoa-Lan) từ 31-7 đến 8-8-1960.

4 — VIỆT-NAM CHIỀM GIẢI NHẤT VỀ CUỘC TRIỀN-LÂM

NHIẾP-ĀNH QUỐC-TÈ TẠI MONTPELLIER

Hội nhiếp-ānh Montpellier đã tổ-chức một cuộc Triển-Lâm Nhiếp-Ānh Quốc-Tế từ ngày 26-3 đến 10-4-60.

Sáu quốc-gia Việt-Nam, Nhật-Bản, Tân-Gia-Ba, Nga-Sô, Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi đã được mời tham-dự cuộc Triển-Lâm Nhiếp-Ānh Quốc-Tế Montpellier.

Việt-Nam gởi 80 tác-phẩm của 22 nghệ-sĩ tham-dự cuộc Triển-lâm nói trên.

Với một kỹ-thuật vững chắc, Việt-Nam đã chiếm giải nhất và được tặng một chiếc cúp bạc.

