



VIỆT-NAM CỘNG-HÒA THỦ-SỸ

TẬP 8

Giai Phẩm

XUÂN VĂN HÓA NGÀY NAY

NHẤT-LINH CHỦ TRƯỞNG

TRẠNH NGOẠI-BẢN:

VƯỜN XUÂN
CÚC XƯA

của NGUYỄN-GIA TRÍ
của NHẤT-LINH

PHƯƠNG - GIANG

do NHẤT-LINH chủ trương từ năm 1952

ĐÃ RA:

Đi Tây của Nhất-Linh (hết) — Giồng Nước Ngược của Tú Mỡ — Thể Rời Một Buổi Chiều của Nhất-Linh (hết) — Hai Chị Em của Nguyễn-Thị-Vinh — Gói Thuốc Lá của Thể-Lữ (hết) — Vàng và Mau của Thể-Lữ (hết) — Dứa Con của Đò-dắc-Thu (hết) — Trại Bồ Tùng Linh của Thể-Lữ — Mai Hương và Lê Phong của Thể-Lữ (hết) — Gió Đầu Mùa của Thạch-Lam (hết) — Thương Yêu của Nguyễn-Thị-Vinh — Hoa Vàng Vang của Đò-Tốn (hết) — Gió Bắc của Linh-Bảo — Giọc Đường Gio Bụi của Khai-Hưng (hết) — Ngày Mới của Thạch-Lam (hết) — Gió Mát của Trường-Hùng — Hai Buổi Chiều Vàng của Nhất-Linh (hết) — Nắng Trong Vườn của Thạch-Lam (hết) — Đời Mưa Gió của Nhất-Linh và Khai-Hưng (hết) — Thủ Tịt của Khai-Hưng — Hạnh của Khai-Hưng — Đời Chờ của Khai-Hưng

MỚI RA:

TRÔNG MÁI của KHÁI-HƯNG — XÓM NGHÈO của NGUYỄN-THỊ-VINH — HỒN BƯỚM MƠ TIỀN của KHÁI-HƯNG — ANH PHẢI SỐNG của KHÁI-HƯNG và NHẤT-LINH — TIÊU SƠN TRẮNG SĨ (lập I và II) của KHÁI-HƯNG — BƯỚM TRẮNG của NHẤT-LINH — BẢN KHOAN của KHÁI-HƯNG — ĐỘI MŨ LỆCH của KHÁI-HƯNG. NHỮNG NGÀY VUI của KHÁI-HƯNG — THOÁT LY của KHÁI-HƯNG — ĐOẠN TUYỆT của NHẤT-LINH — ĐẸP của KHÁI-HƯNG — NẮNG THU của NHẤT-LINH — TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG của TOLSTOI do BẢO-SƠN dịch NỬA CHỪNG XUÂN của KHÁI-HƯNG.

SẼ RA:

Thể Rời Một Buổi Chiều của Nhất-Linh — Đi Tây của Nhất-Linh — Nửa Chừng Xuân của Khai-Hưng — Gánh Hàng Hoa của Nhất-Linh và Khai-Hưng — Đời Mưa Gió của Khai-Hưng và Nhất-Linh — Đôi Bạn của Nhất-Linh — Giọc Đường Gió Bụi của Khai-Hưng — Hai Buổi Chiều Vàng của Nhất-Linh — Sợi Tóc của Thạch-Lam — Hà-Nội 36 Phố Phường của Thạch-Lam — Gia Đình của Khai-Hưng

Quý-vị muốn mua sách của Phương-Giang xin giao dịch thẳng vél
NHÀ TỔNG PHÁT HÀNH NAM - CƯỜNG
185, Nguyễn-thái-Học — Saigon



Bột sôcôla

OVALTINE

LÀ MỘT THỨC UỐNG
VỪA NGON VỪA BỒ

OVALTINE là một thực-phẩm rất bồ-dưỡng, gồm các chất: sữa tươi, trứng gà, mạch-nha, cacao, chứa đựng rất nhiều sinh-tố cần-thiết cho cơ-thể con người

TRẺ EM DÙNG **OVALTINE** sẽ được mau-lớn, chóng-lên-cân;

THANH-NIÊN DÙNG **OVALTINE** sức lực dồi-dào;

NGƯỜI LỚN TUỔI DÙNG **OVALTINE** sẽ thêm tráng-kiện như buổi-thiếu-thời;

NGƯỜI ĐAU MƠI MẠNH DÙNG **OVALTINE** mau-lại-sức;

NHỮNG THÈ-THAO-GIA DÙNG **OVALTINE** gân-cốt-nở-nang
sức-khỏe-sung-túc, dư-sức-tranh-leo-doạt-giải.

GIỚI THIỆU SÁCH

Văn Hóa ngày Nay đã tiếp nhận được những sách dưới đây do tác giả gửi tặng. Xin trân trọng cảm ơn tác giả và giới thiệu cùng đọc giả Văn-Hóa Ngày-Nay.

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| 1) Đề hiếu thơ Đường Luật | : | Của Hu Chu do Nguyễn-hiển-Lê Xuất-bản. |
| 2) Thơ Nghiêm Hoa Mộng | : | Của Hu Chu do Nguyễn-hiển-Lê Xuất-bản. |
| 3) Chính Tả Tự-Vị
(Đồng Âm Văn Tuyển)
(Phụ lục : Qui định Chánh tả) | : | Của Trần-văn-Khai. |
| 4) Tiếng Lòng | : | Của Lê-văn-Tắt. |
| 5) Luật Thương Đέ | : | Hà Châu : Như Hương dịch. |
| 6) Pháp văn Đệ Nhị | : | Của giáo sư Phan-Huy-Đức. |
| 7) Toán Vật Lý
(cho Thi sinh T. H. Đ. N. C.) | : | Của giáo sư Nguyễn-văn-Vỹ. |
| 8) Những Cảnh Thư Mùa Lỵ Loạn
(Truyện dài tình cảm thời đại) | : | Của Nguyễn-Huy-Hiền do Ngày Nay Xuất-bản. |
| 9) VI Trùng Học Y Khoa | : | Của Bác-sĩ Nguyễn-văn-Ái Viện Pasteur Việt-Nam do Nhà Xuất Bản Đại Học. |

Soạn đúng theo chương trình mới của Bộ Q. G. G. D.
cho hai lớp Thát-Lục

TỪ LOẠI VÀ PHÂN TÁCH TỪ LOẠI

Của Giáo-Sư ĐỖ-KỶ-NHÃN

Một cuốn sách rất cần thiết cho các em học sinh

« ... Quyển Văn-Phạm này rất có ích cho học sinh. Nó giúp các em tập phân-tách Tự loại, bổ túc thêm bài vở học ở trường. Nó cũng là một tài-liệu giá-trị cho giáo giới về môn văn-phạm... ».

Nguyễn-chí-Thành

Giáo-sư Quốc-Văn Trung Học Tư Thực
« Huỳnh-thị-Ngà »

MANUFACTURE INDOCHINOISE
DE TABACS ET CIGARETTES
“MITAC”



CIGARETTES
MÉLIA

ÁO LEN
WINTER & CORONA 5 STARS

KHĂN LEN
AUSTRALIA

- * Kiểu mới, màu đẹp
- * 100% Len hảo hạng
- * Hàng tốt, giá hời

Bán sỉ và lẻ tại HÀNG ĐỆT

CỤ-CHÂN

74 ĐƯỜNG GIA LONG SAIGON
ĐIỆN THOẠI: 23.336

BÔNG Y-SI
CỤ-THẤT
CHỮA CHÂN TAY

Gãy xương bong gân, trật khớp và phong thấp rất thịnh hành cùng các bệnh gân, xương, nhức mỏi đã được tin-nhiệm với đồng-bào Bắc-Việt.

Trước ở Hàng Đéc
Hà-nội nay đã tiếp khách tại:
287 Gia-Long

gần Ngã-sáu (Sai-gon)
Chủ nhật chữa làm phước
ở Tỉnh Đô Cư Si
282 Đường Lacaze Cholon
từ 10 đến 12

của BÀO-SƠN

một nền văn hóa Việt-Nam

LỊCH SỬ ĐÃ CHỨNG TỎ VIỆT-NAM
vốn sẵn có tự ngàn xưa một nền
văn hóa riêng biệt. Đã bao phen
Việt-Nam bị ngoại quốc thôn tính,
đã bao phen nếu người ta không
tiêu diệt được hẳn nền văn hóa
Việt-Nam thì ít ra người ta cũng đã
đàn áp nó, bức bách nó thoái bộ
đề mầm mống văn hóa của người ta
thâm nhập và nẩy nở. Tuy nhiên,
nền văn hóa Việt-Nam không những
không bị tiêu diệt mà vẫn luôn luôn
tồn tại với cái tinh thần tự chủ
truyền thống, với cái dân tộc tính
cố hữu là Việt-Nam hóa tất cả
những cái gì ở ngoài kia.

Dẫu sao những sự áp bức lệ thuộc
kè trên cùng đã ngăn cản sự phát
triển của nền văn hóa Việt-Nam.
Nền văn hóa này đã có thể xụp đổ
nếu trước thời tiền chiến không có
những nhóm văn nghệ sĩ hăng hái
chống lại chế độ thực dân đã phá
những tư tưởng, những thành kiến
cố hủ để xây dựng lại, theo nhịp
tiến của thế giới một phần nào.

Nhưng chiến tranh đã tàn phá tất
cả, chiến tranh đã khốc liệt khiến
tâm hồn của con người mất cả
thẳng băng và tư tưởng thường khi
hoang mang, lênh láng. Người ta
đương hàng hoàng như vừa qua
một cơn ác mộng chưa kịp tỉnh hẳn
để tìm một hướng đi thích hợp
thì tai họa lại tràn tới, chia sẻ đất

nước Việt-Nam ra làm hai mảnh.
Nền văn hóa Việt-Nam đương lung
lay lại bị xô thêm một cái mạnh
và một phần lớn đương chìm đắm
trong cái vực thẳm của chế độ độc
tài như Cộng sản. Những bọn người
có xu hướng độc tài ấy đã đàn áp
văn nghệ sĩ, đã bóp méo sự thật,
phò trương đạo đức giả, bóp nghẹt
ngôn luận, áp chế văn nghệ mục
dich chỉ để phụng sự chính trị.

Ai là người chịu đựng nổi những
chế độ ấy? — Phải chăng chỉ những
người đã lảng quên hay không hiểu
rõ nhiệm vụ cầm bút của mình,
những người đã hiểu ý nghĩa dân
chủ một cách nông cạn, những
người chỉ biết lo cho cái tính mệnh
và cơm áo riêng của mình!

Còn gì đáng buồn cho bằng khi
người dân cầm đến một cuốn sách
hay một tờ báo với cái thành kiến :
« lại chỉ tuyên truyền! », cuốn sách
và tờ báo như thế còn gì là ảnh
hưởng đối với người đọc nữa, ở đây
ta thấy người dân ưa chuộng văn
nghệ khi văn nghệ chỉ nói lên sự
thật, diễn tả đúng sự thật đúng những
cảm giác những tư tưởng của người
viết mà cũng là chính của người
đọc nữa.

Những vụ án nhân văn, trăm hoa
đua nở, v.v... là những bằng chứng
cụ thể tố ra rằng bản tính của con
người vàn nghệ là luôn luôn ưa

MỘT NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM

chuộng tự do và bản chất của văn hóa là phải muôn màu, muôn hướng.

Nhất-Linh đã có lần viết: « Nói trong phạm vi rộng lớn hơn như đối với cả nước Việt-Nam và cả thế giới tự do nữa tính cách muôn vẻ, muôn hướng của văn hóa lại càng thấy cần nữa. Suy đến căn nguyên chỉ vì hai chủ trương văn hóa khác nhau mà thế giới mới phân chia ra hai khối và ở Việt Nam gần một triều người phải rời bỏ nơi chôn nhau cất rốn, phải bỏ hết, bỏ hết để mong tránh khỏi cái tai ách văn hóa điều khiển độc tài. Sự đấu tranh về văn hóa hiện giờ đương thay thế cho chiến tranh nóng, lạnh và phía nào thắng về văn hóa mới là phía thắng cuối cùng ». (V.H.N.N. tập 3).

Xét những lý do trên và muốn xác thang cuối cùng ta cần nhận định rõ sự liên quan giữa văn hóa với chính trị. Văn hóa không thể nào làm nô lệ cho chính trị, văn hóa phải tách ra khỏi chính trị, văn hóa phải được hoàn toàn tự

do và độc lập, cũng như quyền tư pháp đã được phân lập với quyền hành chính.

Bản phận của nhà văn cũng như nhà chính trị và tất cả mọi người Việt-Nam ngày nay là phải lên án chế độ độc tài chủ trương điều khiển văn hóa, đàn áp văn nghệ sĩ, là phải xây dựng một NỀN VĂN HÓA QUỐC GIA DÂN TỘC song song với sự tiến hóa của thế giới và đặt trên ba cǎn hǎn nhàn, chán, mĩ, (nhân đây tức là nhân đạo).

Nền văn hóa đây là nền văn hóa đã có sẵn cái truyền thống ham chuộng độc lập và tự do của người Việt-Nam thêm vào cái ý niệm một thế giới hoàn toàn dân chủ và hòa bình, với cái sứ mệnh thiêng liêng là đập đổ những hàng rào chia rẽ các tầng lớp nhân dân Việt Nam, là gây sự hiểu biết, tôn trọng và thân ái lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới.

BÁO SƠN

Chúc Mừng Năm Mới

VĂN-HÓA NGÀY NAY

HOÀI THỦY BIỆT HƯU

Thơ của TRỊNH-CÓC.

Dương tử giang dẫu dương liễu xuân.

Dương hoa sầu sát độ giang nhân

Sở thanh phong địch ly đình vân

Quân hướng Tiêu-tường ngã hướng Tần.

TRỊNH - CÓC



BIỆT BẠN TRÊN SÔNG HOÀI

NHẤT-ANH dịch

Dương liễu sông Dương xuân náo nùng

Hoa Dương sầu giết người sang sông.

Ly-dình sáo gió chiều xa thoảng

Đôi hướng Sở Tần, đôi hướng trông !

Sông Dương Dương liễu tuyệt vời,

Hoa Dương xuân đê giết người sang sông !

Ly-dình sáo thoảng chiều không

Tiêu-Tường anh nhảm tôi trông Đường Tần !

NHẤT-ANH.



Tiên bay

Trên bến sông Dương, diòng liêu xuân
Hoa dương buôn giết quá giang nhân
Ly đinh tiếng sao chiêm ai oán
Người hường Tiên - Tiếng kè hường Tàu

Nhật Linh dịch

Trần Duy Huy

BÊN SUỐI VÀNG

Chơi Thác Suối Vàng ở Đà Lạt
với mấy người bạn.

*Bên suối vàng gieo nguồn bạc đỉ
Mây giòng trắng xóa giải trời thâu
Cheo leo vách đá tro ngày tháng
Nhớ c quyện tình người chảy mãi đâu!*

LÊ-ĐÌNH-GIOĂN

¶

NẮM VÔNG BÊN SUỐI VÀNG

*Dưới vòm lá thẳm, du đưa vôong
Bên Suối Vàng mơ giấc mộng vàng
Sáo gió ca vang phẫn nhạc đệm
Thông ngàn tô lại nét mây hương
Gió lùa ngọn cỏ vờn hơi khói
Thác réo sườn non tỏa ánh sương
Tình tình mơ mơ nào có biết
Đau đớn phảng phất Ý-lan hương.*

BÁO-SƠN



Bên Suối-vàng

Gió hè đặc biệt sáo, cành thông hóa.
Nước Suối-vàng rợp cánh bờn vàng
Lòng nước, lòng người: tình bát tận
Trời về hoà lanh đai trùng dương.

Thơ Tình



Buồn giục viễn du

Mây mang trời lấp nước
Gió chiều nhẹ như sương
Biển đang tĩnh bát ngát
Buồn giục người viễn du
Trăng buông mờ cát trắng
Lá rụng gọi sâu thư
Mộng hồn hoà mộng nước
Đêm ai thuong trong mù

Trên bãi biển mới thu 1940

nhật hưng

tranh ngoại bản

CÚC XU'A

của NHẤT LINH

MÃY bông cúc này tôi vẽ cách đây vừa đúng 12 năm (1940) và lại đúng vào năm Hoàng Đạo Nguyễn-tường-Long mất. Chậu cúc này do chính tay Hoàng Đạo mua về để bày tết, trang hoàng một gian nhà tiêu tụy ở một làng hẻo lánh Quảng-Đông, nơi mà hai anh em, sau việc Bảo Đại ký hiệp ước Bolaert, rút lui về đề nghiên cứu một lý thuyết quốc gia khả dĩ tập trung được hết thảy các khuynh hướng rủi rắc trong hàng ngũ chống cộng. Năm ấy công việc nghiên cứu đương tiếp tục thì cái chết đột ngột của Hoàng-Đạo làm gián đoạn.

Ngoài việc bày cúc mừng tết, chúng tôi có dán câu đối, Hoàng Đạo thi nghỉ câu đối, tôi thi viết chữ. Đôi câu đối dán ngay chỗ Hoàng-Đạo ngồi viết đến nay tôi còn nhớ :

Tĩnh chỉ thanh u xít

Nhàn quan thiên hạ xuân

(ngồi yên ở một nơi thanh u nhàn nhã ngắm xuân thiên hạ).

Câu ấy diễn đúng cái cảnh của hai anh em chúng tôi vì ở một nơi hẻo lánh và cũng tả đúng cái cảnh ngắm xuân thiên hạ (xuân ở hải ngoại). Nhưng cũng là báo trước cái chết của Hoàng-Đạo

Ngồi yên ở nơi thanh u túc là nằm trong mộ lạnh, mà xuân từ nay chỉ là xuân của thiên hạ thôi, riêng mình không bao giờ có mùa xuân nữa.

Cũng năm ấy làm thơ khai bút

Hoàng-Đạo lại có viết một câu :

Nhất chiêu, thừa Bạch hạc
(một sóm cuồi con hạc trắng)

Bạch hạc là tên làng chúng tôi ở.

Quả nhiên, một sóm Hoàng-Đạo ra đi không trở về nữa, đúng như câu thơ Đường :

Hạc vàng đi không trở lại.

Ở cái buồng nhỏ của tôi dán đối câu đối :

Nhàn muôn hướng sơn lộ

Thu nguyệt mãn thư phòng.

(Cửa nhàn mở nhìn ra con đường núi

Trăng thu chiếu vào đồng phòng
khách)

Câu ấy cũng vận vào cái cảnh 9, 10 năm sau tôi về rồi ở vùng rừng núi Đa-Mê. Tết này vừa đúng mươi năm; trồng hoa lại nhớ tới người và bông hoa như còn giữ lại cái vui của xuân tha hương cũ và nỗi buồn thương nhớ người xưa. Nhưng tôi tự an ủi hai mươi nhăm năm nữa (tôi tin thế) sẽ lại gặp Hoàng-Đạo ở một thế giới khác !

Mắt mờ lè nhớ người xưa
Mười năm thương nhớ bấy giờ chưa
người.

Trồng hoa lại nhớ đến người,
Hoa xưa xuân cũ biết đợi nào quên,
Cành tiên còn gặp người tiên,
Đôi lòng muôn thuở còn nguyên vẹn lòng.

NHẤT LINH

7-1-59

giao thù'a quý ty

1953

của NHẤT LINH

ORONG hương trầm của đêm 30 tết và mờ đi vì thương cảm những người cũ đã khuất hoặc mất tích, lại nghĩ tới những nhân tài mới khả dĩ đem lại một nguồn sinh lực rồi rào tự lực thay đổi luôn và mới trẻ mãi, tôi có mấy lời cảm xúc này — và cũng là chúc thư luôn thề — với một bài thơ để gửi các anh em cũ và mấy nhân viên tương lai của Tự Lực Văn Đoàn. Trong bảy năm nhà văn mới chọn lọc được hai năm nay, tôi thấy có ba nhà văn chắc chắn xứng đáng là nhân viên Tự Lực Văn Đoàn và tôi tin anh Hồ Đức Thu cũng như mấy anh mất tích sau này trở về, cũng như tôi sẽ bỏ phiếu bầu khi ba nhà văn đó có đủ một số sáng tác để sự quyết định có căn cứ. Ba người đó là Nguyễn Thị-Vinh, Tường-Hùng và Duy-Lam.

Những lúc ngoảnh về quá khứ, kiêu diễm công việc mình đã làm tôi thấy rõ ràng công việc tốt đẹp, lâu bền và có ích nhất của đời tôi là sự thành lập được Tự Lực Văn Đoàn và công việc sáng tác. Nhưng Tự Lực Văn Đoàn không thể để ngừng lại ở số người cũ và đứng yên; người qua, nhưng đoàn phải mới và tiến mãi. Ngoài sự cố gắng

của anh em cũ còn lại, tôi mong những nhà văn lương lai, trước và sau khi gia nhập dem hết tâm hồn và tài năng để làm rạng rỡ tên tuổi của đoàn mình, coi mình voi đoàn là một, giữ được tinh thần cố hữu trước kia đã sáng tỏ giữa mấy anh em quá cố: giúp đỡ nhau, giùm bọc lấy nhau, cùng nhau sát cánh để phụng sự vàn nghiệp của đoàn mình, nghiệp văn đã chung một kiếp người, đoàn văn cũng chung tiếng để đời mãi kiếp sau.

Đã bảy năm tôi mới lại có dịp làm thơ và thơ tôi vốn không hay nhưng lòng và ý thành thực là đủ rồi:

TỰ LỰC, vườn văn mới trội tên
Bỗng dừng thời thế đảo huyên thiên
Thương dám lá cũ vèo rơi xuống
Mừng mây mầm tươi vụt nhú lên.
Mạch cũ, nhựa non ròn rập chảy
Vườn hoa xuân mới điểm tô thêm

NGƯỜI QUA, SÁCH HỌC, ĐỜI
THAY ĐỜI
TỰ LỰC, DANH CHUNG TIẾNG
VĂN TRUYỀN

Nhất-Linh
2 giờ sáng, mồng 1 tết năm Quý Tỵ
14-2-53



Đèo Hải. Ván mây trời man mac
Bến lung. Cố bùi cát trắng phau
Buồn ai phải phai về đâu
Phiên lùn hổ hải thêm sầu lung aô

Thiết kinh
3.1928

Tết mùng Thìn

Thân mộng đêm qua bao nỗi cảm.
Bao rãng rực Nguyễn sông còn lũa.
Đêm tan chia thoát phượng xanh mệt
Trời biếc đâm cho cự bạc đâm
Càng dỗ, càng dài càng giúp nước
Đé' dẫu, đé' tưng đé' vi' sao
Nước nhã làm việc thân già mai
Micut mả eudi vui mả ngâm sầu

Nam Kinh 1947

Thiết kinh

dầu năm xông đất

bài của DUY-LAM

XE VƯỢT THỜI GIAN KHÔNG GIAN

TÔI ngán ngẩm ngầm chiếc xe Lambretta bướng bình của tôi. Sáng mồng một tết mà đạp hoài máy không chịu nồ. Tôi há miệng định kêu lên : « thật khỉ ! » thì chợt nhớ ra là ngày Tết theo các cụ ta nên kiêng nói đến chữ « khỉ » nên ngậm ngay miệng lại. Tôi nghĩ ngợi một cách triết lý : « Tại sao lại kiêng ? Chắc các cụ chưa biến đến thuyết khỉ là thùy tồ loài người và các cụ làm gì có Lambretta nên các cụ chắc cũng chưa rõ những chuyện rất “ khỉ ” mà một cái Lambretta tôi và cũ có thè gây cho chủ nó ».

Thế mà anh chị em trong Văn Hóa Ngày Nay đã đặt cho cái Lambretta của tôi một cái tên rất kêu là « Vượt thời gian và không gian » vì nó chạy nhanh ghê gớm. Vượt thời gian và không gian thì may ra nó có thè vượt được nhưng có một cái là không bao giờ nó vượt nòi sự quan sát rất sắc bén của mấy ông đội xếp. Khi cưỡi xe, nếu tôi đang mơ màng đê mê hồn lôi tôi vượt đủ mọi thứ : không gian, thời gian v.v... thì không

có sự gì xảy ra, nhưng hễ tôi dâng trí dề xe vượt qua một cái đèn đỏ là lập tức có tiếng còi của đội xếp rúc lén lỏi tôi trở về thực tại.

VĂN CHƯƠNG VÀ... MÀU SẮC.

Dầu tiên tôi đến xông đất anh Nguyễn-thành-Vinh. Xe vừa đến cồng tôi đã thấy anh đang lững thững đi lại ở trong sân đầy xác pháo đỏ hồng, cửa nhà anh sơn xanh, anh mặc một cái áo trắng, quần tím, giày nâu, mặt đen den, ca-vát xanh chấm vàng và tay cầm một tờ giấy xanh nhạt và đeo đồng hồ vàng. Anh gật gù ngâm một bài thơ :

*Vàng xanh tím đỏ vàng đen.
Tím đen đỏ trắng lơ xanh vàng
Hồng lam lục tím hồng lam
Tím trắng đỏ trắng xanh xanh
vàng.*

Vừa trông thấy tôi anh đã kêu lên chỉ vào mặt tôi :

— A ! Anh nghe thơ tôi có tuyệt không ? Đây thơ phải như thế ! Văn chương phải đủ màu sắc, phải muôn màu muôn vẻ.

Tôi nghĩ bụng : « À ra thế, thảo nào cả con người anh cũng muôn màu sắc ». Tôi định chúc tết anh thì anh đã sầm sầm tiến lại phía tôi nói liên tiếp :

— Hơn nữa anh phải lúc nào cũng tôn trọng « Sự thật » nói hết sự thật, tìm sự thật, món nợ đời anh phải thuộc bằng sự thật...

Nghe đến chữ « Sự thật » tôi giật nảy mình. Tôi còn nợ anh mấy nghìn bạc. Nhớ ra anh bắt tôi « khai » ra là tôi nợ anh và bây giờ đầu năm, Tết đến, mồng một phải trả là nguy, nên tôi co cẳng chạy luôn ra ngoài đường nhảy lên xe phóng mất. Đi xa mà tôi còn thấy tiếng anh ngâm thơ vắng theo :

*Vàng xanh, tim đỏ hồng tươi,
Tim, xanh đỏ trắng...*

THƠ... THƠM THO.

Sau đó tôi đến thăm nhà thi sĩ B.K.Đ. Đến cửa nhà thi sĩ thấy một hàng chè đậu xanh bánh lọc và cạnh đó là có một hàng ngô rang Mỹ, tức cảnh sinh tình tôi bèn ngâm :

Đậu xanh bánh lọc hương thơm ngọt

Một năm ngô rang quăng xuống trần.

Ngâm xong thì thấy thi sĩ B.K.Đ. thò đầu ra cửa mặt đỏ gay vì tức giận tôi mới chợt nhớ ra thi sĩ là tác giả của hai câu thơ sau đây mà tôi đã theo vận mà phụ họa một cách rất trần tục... thơm tho như trên :

Sắc trong thanh ngọc hương thơm mộng

*Một thoáng mơ tiên thoáng
xuống trần.*

Tôi cũng vội vàng nhảy lên Lambretta phóng mất.

THƠ VÀ... VIẾT

Đến xông đất hai nơi đều hụt cả và đều gặp chuyên không hay, tôi định bụng đến thăm một người thuộc phái yếu là chị « Nguyễn-thị-Vinh » chắc hẳn thế nào cũng được mời ăn bánh chưng và uống rượu.

Quả nhiên tôi được ăn bánh chưng và uống rượu. Ngoài nói chuyện và thấy chị Vinh tuyên bố :

— Tôi cần viết cũng như cần thở.

Tôi buột mồm hỏi :

— Chắc chị phòi khóc lắm !

Chị trừng đôi mắt lên nhìn tôi khi cõi tôi sợ hãi biết mình lỡ lời ya miếng bánh chưng tôi đã nuốt vào đến nứa cõi họng cũng phải tắc ở đó không trôi đi được. Các văn sĩ tả đúng thật. Nỗi xúc động làm tôi nghẹn ngào không nuốt được, không nói được.

Tôi vội đứng dậy cáo từ. Ra đến sân thấy anh B.S. đang tập thi tho thở phì phò tôi nghĩ bụng « chị Vinh có lý thực ! Muốn viết hay phải tập thở cho nhiều ».

HAY... VÀ NHIỀU

Đến thăm anh Duy Lam tôi thấy anh ngồi ở bàn viết lia lịa. Bàn thảo anh viết bừa bát nào « Chàng và nàng » « Gia đình tôi » « Thiếu nam thiếu nữ » « Truyện ngắn », tôi hỏi :

— Viết nhiều và nhanh thế anh có đề ý đến cái « hay » của tác phẩm hay không ?

Anh giật mình ngang đầu lên ngờ ngác hỏi :

— Hay ? Viết... phải hay nữa cơ à ?

Tôi suýt phì cười.

XÃ... GẦN.

Đến nhà anh Tường Hùng thấy cửa đóng then cài tôi tưởng anh đi du xuân vắng, nhưng tình cờ nhìn qua song cửa lại thấy anh ngồi nói chuyện với một thiếu nữ. Trông mặt hai người tôi đoán câu chuyện họ nói rất có vẻ... rắc rối. Lạ một cái là anh Hùng không chịu ngồi yên một chỗ chốc chốc anh xích gần lại cô bạn rồi lại từ từ ra xa. Anh cứ gần gần rồi lại... xa xa hoài khiếu tôi rất dõi ngạc nhiên. Về sau tôi chợt nhớ ra anh Hùng là tác giả bài « Xa... gần » và là người chủ trương thuyết ở đời đối với sự vật cũng như tình yêu (và dàn bà) ta không nên có một thái độ sát sườn sát vì thế sẽ mất thú, phải xa... rồi lại gần v.v...

Thảo nào người anh cứ gầy mòn và bé lại. Sống xa gần như thế chắc rất hại tim và sức khoẻ.

QUYỀN... CHẾT

Sau khi đã xông đất mấy anh chị em trong Văn Hóa Ngày Nay nhận thấy không khí đầu xuân mát mẻ và trong người sảng khoái tôi bèn nhất định đến thăm mấy bạn đồng nghiệp. Đầu tiên tôi phóng xe đến tòa báo « Quyền Sống ». Đến nơi thì tòa báo đóng cửa im im.

« Chung quanh lạnh ngắt như tờ »

Tôi đương ngờ ngác thì thấy một

lão trượng râu tóc bạc phơ từ từ cưỡi một chiếc xe Velocipede lướt qua, tôi cung kính cúi chào và hỏi :

— Thưa cụ ! Chẳng hay tòa báo « Quyền Sống » hiện giờ ở chỗ nào ?

Lão trượng dừng xe vuốt chòm râu nét mặt dăm chiêu không nói chỉ lẳng lặng lấy tay chỉ vào một nấm mộ ở ngay trước nhà rồi lại khoan thai cưỡi xe đi mất.

Tôi đến gần nấm đất thì thấy một tấm bia nhỏ khắc sơ sài « Quyền Sống chí mộ ». Hóa ra bạn đồng nghiệp Quyền Sống đã ra người thiên cổ. Quyền Sống bây giờ đã đổi thành « Quyền Chết ». Tôi gật gù phục sự can trường của Q.S. ngày xưa dời sống cho bằng được đê công kích V.H.N.N. bây giờ lại đòi chết cho bằng được. Ô hô ! Ai tai !

TRĂM KHOA VÀ... MỤC ĐÍCH

Đến phố... qua trước một căn nhà kiến trúc cổ kính trang nghiêm trong dãy những người già có, trẻ có, mặc áo phục có, mặc ta có, mặc nửa Âu nửa Á cũng có. Người nào mặc cũng nghiêm trang đáo mao di lại từ tốn, ăn nói khoan thai. Nhìn lên biển đê, tôi mới biết đó là tòa soạn báo « Trăm Khoa » (nghĩa nôm na là cái gì cũng có, cũng biết, cũng thông).

Tôi cả quyết vào thăm. Qua một tuẫn trà tôi dut dè hỏi :

— Dạ ! Đây các ngài có viết các bài về kinh tế không ạ ?

Mấy người nhao nhao trả lời :

— Có chứ ! Kinh tế chúng tôi nhất định có !

— Dạ ! Thể có bài về chánh trị không ạ ?

— Dĩ nhiên rồi !

— Dạ ! Thể bài côn trùng học ?

—Ồ ! Sao lại không ?

— Còn các bài về văn hóa ?

— Thể ông không thấy báo chúng tôi ngoài bìa đề «... Văn hóa » hay sao ?

— Còn những bài về đạo Không, đạo Lão, đạo Phật, đạo Bà La-Môn, đạo Hồ Hồi, đạo Thiên Chúa chắc cũng đều có cả.

— Vâng ! vâng ! Đúng vậy !

Tôi bèn hỏi :

- Dạ ! Thể mục đích của các ngài ra báo đề làm gì đây ạ ?

Các ông ngạc nhiên nhau và hỏi nhau lão xao :

« Mục đích ? Ra báo để làm gì ? »

Cuối cùng một ông thay mặt tất cả mọi người trả lời tôi một cách cá quyết dỗng dạc :

— Báo chúng tôi chỉ là báo « trám khoa » nghĩa là cái gì cũng có, cũng dả động tới nhưng chúng tôi không có mục đích !

Rời tòa báo « Trám Khoa » tôi băn khoăn mãi không hiểu tại sao trám khoa mà lại không có mục đích. Cuối cùng tôi « À » lên một tiếng vì đã tìm thấy chân lý. Người ta bận bịu vì đến hàng trám khoa đâu có thời giờ... có một mục đích.

Chí lý thật !

VĂN NGHỆ, . . TIỀN

Đến thăm báo « Văn-Nghệ, . . Tiền » thấy ngoài cửa tòa báo mọi người

xùm đông xùm đỏ tôi lại tưởng là một đám cò quay. Đến gần mới biết đó là một trò ảo thuật. Đứng ở giữa là một ông lùn mặt mũi phương phi đầy dặn mồm nói huyên thuyên tay cầm một tờ báo « Văn Nghệ... Tiền ». Tay ông làm trò, miệng ông quảng cáo :

— Thưa quý ông quý bà ! Hãy nhìn cho kỹ. Rõ ràng đây là hình một cô thiêu nữ mỹ miều in Offset 30 màu, giấy láng bóng minh tinh màn bạc thương thặng trên đề rõ ràng « Tờ báo văn nghệ, trào phúng, gia đình, xã hội v.v... » Tờ báo kiều mẫu, đương kim giữ chức vô địch nhiều độc giả nhất Việt-Nam. Nhìn cho kỹ ! Nhìn cho kỹ ! Tôi sẽ héa phép ! Úm ba la! Biển !

Ông lật mặt sau ra và mọi người đều kêu « Ồ ! » thán phục. Mặt sau của tờ báo « Văn Nghệ Tiền » in hình một tờ giấy bạc 500\$ thật to và cũng in offset 30 màu giấy láng.

Tài thật ! Biển một cái mà Văn Nghệ biến ngay thành tờ giấy 500\$. Thật đáng là trò quý thuật !

NGÕ HẸP VÀ... SÁNG TÁC.

Tôi định đến thăm báo « Sáng tác » không biết rõ tòa báo ở đâu tôi định đi tìm thì may quá gặp ngay một anh bạn giữa đường. Hỏi, anh trả lời :

— Tôi cũng không biết tòa báo S. T. ở đâu. Nhưng đọc những truyện họ viết thấy truyện nào cũng là một nhân vật chính đáng người siêu đồ như không có xương sống, và hễ cứ thấy ngõ hẹp nào sâu hun hút là đi vào liền, can cũng không được, nên

tôi đoán tòa báo S.T. ở trong một
ngõ hẹp.

Nghé lời anh tôi hể thấy ngõ là rẽ
vào nhưng toàn là nhầm đường vì
các ngõ đó chưa ngõ nào « sâu hun
hút » và có những bức tường xiêu
đò và quắn quại, những bóng hình
quái đản như báo S.T. thường « thè
hiện ».

Mãi sau thấy nhà thi sĩ kiêm kịch
và văn sĩ Th. T.T. đang lùi thui
đi vào một ngõ, vừa đi anh vừa nhìn
các nhà demm :

*« một cửa sò
hai cửa sò
ba cửa sò
một cửa sò đóng, một mở,
một nửa đóng, nửa mở »*

Tôi bèn đi theo liền thời đến
đúng cuối ngõ thì đến tòa báo Sáng
Tác.

Thấy một người đang cầm một
cái que cời cời một đống rác trước
cửa tòa báo tôi tưởng đó là một
người phu sở lục lộ đến gần mới
biết đó là một họa sĩ của nhóm
Sáng tác. Họa sĩ vừa cời đống rác
vừa lầm bầm :

— Hình thè hòa hợp, khói, màu
sắc, ý niệm trừu tượng v.v..

Cời xong họa sĩ đến cạnh giá vẽ
dựng cạnh dãy cầm bút trát maulia
lịa lên vải.

Họa sĩ vẽ tài thật, tác phẩm của
hoa sĩ thật thè hiện được hết tinh
thần và tinh túy nội ngoại của đống
rác. Đề bức tranh cạnh đống rác thấy
ngay là hai cái giống « hệt » nhau.

Thấy tôi đến đứng bên cạnh, họa
sĩ xua tay đuổi :

— Kẻ phàm tục hãy lui ra !
Ngươi có thè làm xáo động những
rung cảm của ta. Trời ơi ! Những
khối màu sắc thật huyền hoặc mê hồn.

Không cần đuổi tôi cũng tự động
lui xa ngay vì không hiểu « đống rác »
tại sao lại làm rung động tâm hồn
hoa sĩ chứ « qua khứu giác » của tôi,
tôi chỉ « nghe thấy » một mùi nồng
nặng.

Bước chân vào tòa báo Sáng tác
tôi lấy làm lạ vì thấy mỗi người
đứng một góc phòng trước một bàn
thờ nhỏ treo một bức ảnh bán thân.
Họ làm đèn khấn vái rất thành kính
và lễ luôn tay.

Không ai dè ý đến tôi.

Tôi đến sau lưng văn sĩ M.T.
người chủ trương nhóm S.T. anh cũng
không hay biết. Lắng tai tôi nghe
thấy anh khấn :

« Trời ơi ! Người là một người
siêu phàm ! Người là tất cả. Người
ngự trị trên thế giới này ! Ta kính
phục người, trọng người vô vàn !... »

Tò mò tôi nhìn lên bàn thờ thì chợt
giật mình kinh hoảng vì lạ thay anh
M.T. đang lè ảnh anh M.T. ! Qua
thăm những bàn thờ khác thì đại loại
đều hế cả : anh D.T. đang thờ phượng
anh D.T. anh D.Q.S. thờ phượng anh
D.Q.S. v.v...

*

Không quen thờ phượng « mình »
như họ nên tôi cảm thấy ở đây lâu

không hợp, Tôi bèn tháo lui một cách êm lặng.

Cuối cùng tôi xông đất... nhà tôi. Ở gia đình tôi không ai bắt tôi nghe chuyện văn nghệ, tôi và mọi người đều thờ bằng phòi như mọi phàm nhân khác. Trong nhà có màu sắc tươi sáng của hoa cúc, màu xanh của bánh chưng và đỏ của xác pháo. Chúng tôi thờ phụng tờ tiên và đều

say mê những món rất trần trục như... bóng, vây, thang v.v...

Chúng tôi đều vui vẻ và cũng mong sang năm mới chúng tôi sẽ may mắn gấp mười năm ngoái. Và... chúng tôi ăn Tết một cách rất Việt nam.



ĐỀ PHÒNG BỆNH CÚM

Dạo này mới có bệnh Cúm trở lại, truyền nhiễm nhiều người. Gặp luôn gió lạnh ở Trung Quốc thời xuống nên bị Cúm càng nhiều. Ở Pháp cũng có dịch Cúm !

Muốn tránh bệnh Cúm rất nguy hại cho sức khoẻ thì trẻ em, ông già, bà lão, và cả trai trẻ đều nên dùng dầu :

Khuynh Diệp Bác Sỹ Tín.

dè rảy trên giường, xức lỗ mũi, xoa cổ, xoa ngực, uống trừ ho, giọt trong ly nước súc miệng đánh răng và giọt vào khăn mùi soa dè hít thường xuyên khi ra đường, vào lớp học, vào công sở.

CHỮA BẢO ĐÁM

24 THỨ TRĨ: mạch lương, ỉa máu, táo bón, kiết lỵ, CÔ HƯƠNG săn sóc bình trú quý bà. Trong uống ngoài thoa, bình nào thuốc ấy, không cắt, đốt, buột chỉ. Bảo đảm ít đau mà không tái phát. Trên 20 năm kinh nghiệm với sự khảo cứu rất tinh vi. **CHUYÊN TRỊ:** Đau gan, ruột, bao tử, nhức đầu kinh niêm, tim yếu, thiếu máu, có kỵ đau bụng. Có nơi yên tĩnh dưỡng bệnh dù tiện nghi. **NHI KHOA NHÂN SÂM TÂN:** Bò dưỡng trẻ em đau lâu mới mạnh, hay đờ mồ hôi, ít dai, ợc sữa, ỉa lỏng, chậm tiêu, trù dứt ngực ban. **CỒN ĐÁM CHỈ KHÁI TÂN:** chữa ho gà, ho ban, ho gió, phong đàm khò khè. Trẻ em mới sanh uống thuốc này ngừa được chứng kinh phong KINH NIÊN ĐẦU THỐNG HOÀN : chữa nhức đầu kinh niêm, đau màng óc, sờ mũi, chóng mặt máu sâm bát tinh rất thần hiệu.

Tổng cuộc Nhà Thuốc NGUYỄN-ĐỒNG-DI

379, Đường Phan-Đinh-Phùng — Saigon.

MỘT NĂM

VĂN NGHỆ

VIỆT NAM

của TÙ-AN TÙNG

Trong năm vừa qua Việt-Nam đã ghi được những thành-tích văn-nghệ vể vang dời đây :

THÁNG GIÈNG

— 9-1-58 ông Lê văn-Đệ, Giám-Đốc trường Quốc-Gia Cao-Hàng Mỹ-Thuật đã kha-mạc tuần lễ triển-lãm tranh-ảnh Đông-Phương do họa-sĩ Huỳnh-Khuru tổ-chức tại phòng Thông-Tin Đô-Thành đường Tự Do, Sài-gòn.

THÁNG HAI

— 3-2, Nguyễn-Thiệu đã diễn-thuyết về đề-tài « Âm-nhạc, một cửa đưa đến chân-lý » tại trường Đại-Học Văn Khoa Sài-gòn.

THÁNG BA

— 20-3, Giáo-sư Bùi-Hội diễn-thuyết về « Địa-vị nước Việt-Nam trong sự phát-triển kỹ-thuật ở vùng Đông-Nam-Á » tại trụ-sở hội Kỹ-sư và Kỹ-Thuật-Gia Việt-Nam.

— 29-3, Nhạc-sinh trường Quốc-Gia Âm-Nhạc Sài-gòn đã diễn-tấu một buổi âm-nhạc tại trường Quốc-Gia Âm-Nhạc dưới sự chỉ-dẫn của Ông bà Nguyễn-khắc Cung.

— Họa-sĩ Nguyễn-cao-Uyên trưng

bày tranh tại Manille, thủ-đô Phi-tuật-Tân.

— Họa-sĩ Nguyễn-văn Quế, giáo-sư tại trường Descartes, Nam-Vang, mở cuộc triển-lãm các họa-phẩm sơn-dầu tại phòng Thông-tin Đô-thành Sài-gòn.

THÁNG TƯ

— 12-4, Ban Ca-Vũ Huế trình-diễn những ca-vũ nhạc cõi diển Việt-Nam rất đặc-sắc tại rạp Thống-Nhất lấy tiền giúp trẻ sơ-sinh tại các vùng Bình-Điền.

— Ca-doàn Hồn-Nước dưới sự điều-khiển của nhạc-sĩ Hải-Linh trình-diễn một buổi đại hợp-xướng tại Lạp chiểu bóng Olympic dưới sự bảo-trợ của các Hội Việt-Mỹ, Văn-Hóa Bình-Dân và hội Phụ-Nữ Quốc-Te tại Saigon.

— Nhóm Bot-Việt (P.E.N. Club) đã tổ-chức tại trụ-số một buổi thuyết-trình về chèo cõi Việt-Nam trong ngày 4 tháng giêng năm 1958. Thuyết-trình vén là Ông Vũ huy-Chân trong ban chèo cõi Đào-duy-Tử.

— Một số các kịch-sĩ và tác-giả ở thủ-đô trong năm 1958 đã ráo-riết hoạt-động để thành-lập một trung-

tâm thoại-kịch thủ-đô. Sáng kiến này của soạn-giả Lê-Khanh đã được một số đồng nghệ-sĩ trong kịch-giới và tân-nhạc hưởng ứng.

— Trong khuôn khổ « Mùa xuân văn-hóa » trường Cao-Đẳng Sư-phạm đã tổ-chức liên tiếp những buổi diễn-thuyết trong tháng 4 với các vấn-dề sau đây : « Thân-thể nhà thơ Nguyễn-đình-Chiểu, tác-giả Lục-văn-Tiên », diễn-giả là bác sĩ Ngô-quang-Lý « các khoa Thi-Hương qua các triều-đại » do ông Lê-định-Kế thuyết-trình. Buổi diễn-thuyết bằng tiếng Pháp nói về truyện Kiều. Diễn giả là Linh-mục Cras.

THÁNG NĂM

— Giáo sư Bùi-quang-Tùng nói chuyện về lịch-sử tranh đấu của dân-tộc Việt-Nam chống xâm-lăng tại Viện Quốc-Gia Âm-Nhạc.

— Trong cuộc triển-lãm các tác-phẩm nhiếp-ảnh tại Bỉ tháng 4 năm 1958, nhiếp-ảnh-gia Nguyễn-cao-Đàm đã được thành phố Kortrijk trao tặng một huy-chương thượng-hạng với tác-phẩm « Giông-10 ».

THÁNG SÁU

— 7-6, ông Đoàn-Thêm nói truyện về vấn-dề « Học-hỏi và sáng tác » tại phòng khánh-tiết tòa Đô-Sảnh Sài-gòn.

— 13-6, Một cuộc triển-lãm họa-phẩm Nhi-Đồng được tổ-chức tại phòng Thông-Tin Sài-gòn, gồm trên 200 bức tranh của hơn một trăm họa-sỹ tương-lai.

THÁNG ĐÁY

— Triển-lãm Sơn-Mài của Họa-sỹ Nguyễn-thanh-Lê, tại số 42 đường Tự-Do, Sài-gòn.

— 11-7, Ông Dương-bảo-Lâm, Tiến-sỹ Triết-học Đại-học Đường

Louvain (Bỉ) Giám-Đốc viện Nghiên-Cứu Lịch-Sử của bộ Quốc-gia Giáo-dục, diễn-thuyết về « Sứ và Người » tại trường Quốc-Gia Âm-Nhạc.

— 18-7, Ông Nguyễn-huy-Bảo, Đại-biểu Việt-Nam Cộng-Hòa đã thuyết-trình về tình hình giáo-dục ở Việt-Nam tại Hội-nghị Quốc-tế Giáo-dục nhóm-hop tại Genève.

— 20-7, Diễn-thuyết về vụ án « Nhàn-văn Giai-phẩm » tại trường Quốc-Gia Âm-Nhạc, diễn-giả là ông Nguyễn-đặng-Thục, giáo-sư tại Trường Văn-Khoa Đại-Học.

— 24-7, Thanh-Thương-Hội Việt-Nam tổ-chức một buổi lễ tiếp-nhận 18.000 cuốn sách của Thanh-Thương Hội Pháp tặng các trường học Việt-Nam.

— 25-7, Khai-mạc cuộc triển-lãm các họa-phẩm của họa-sỹ Trần-dinh-Thụy tại trụ sở Pháp-Văn Đồng-Minh-Hội Sài-gòn.

— 25-7, Nghịệp-doàn xich-lô máy đã tổ-chức một buổi hát lầy tiên giúp quỹ bệnh viện Nhi-Đồng tại rạp Thống-Nhất.

— 27-7, Triển-lãm ảnh Mỹ-Thuật và trao giải thưởng cuộc thi nhiếp-ảnh danh-lam thắng-cinh Việt-Nam.

— 30-7, Ông Đặng hiếu-Khản, đã thuyết-trình về vấn-dề Tự-do Thông-Tin tại Hội-nghị Liên-Hiệp Nghị-sỹ Quốc-Tế nhóm-hop tại Rio De Janeiro.

THÁNG TÁM

— Linh-mục Bửu-Dưỡng đã thuyết-trình về Nhân-vị Phụ-nữ, giải thích rành rẽ với nhiều dẫn chứng cụ-thể về Nhân-phẩm và giá-trị của người Phụ-nữ, Nhân-vị đối với xã-hội, gia-dinh và tổ-quốc.

— 9-8, (26 tháng 6 âm-lịch) Đại-

Đức Thích-Huyền-Vi, phó Trưởng-ban Hoàng-Pháp Giáo-Hội Tăng-Già Nam-Phần đã thuyết-pháp về «Tinh-thần cứu khở của Đạo-Phật» tại hội-quán của chùa Hòa-Khánh Gia-Định, số 123, đường Phan-văn-Trị.

— 10-8, Mặt Trận Bảo-Vệ Tự-Do Văn-Hóa đã tổ-chức một buổi nói chuyện tại trường Quốc-Gia Âm-Nhạc. Diễn-giả là ông Nguyễn-văn-An trình bày về đề tài « Nguyễn-nhân cuộc nổi dậy đấu tranh của giới tri-thức ở miền Bắc ».

— 14-8, Ông Phạm-việt-Tuyền nói về « vấn đề nghiên cứu liên-lạc văn-hóa Á-châu với ý thực - hệ dân-tộc »

— 17-8, Ông Hoàng-Phổ, Chủ-tịch hội Ái-Hữu Ký-Giả Việt-Nam đã trình bày về đề tài « Lịch-trình và phương-pháp đấu-tranh của giới tri-thức miền Bắc ».

— 29-8, Triển-lâm tranh-ảnh của họa-sĩ Nguyễn-văn-Phương tại trụ sở hội Văn-Bút.

— 30-8, Họa-sĩ Nguyễn-hữu-Bôn, giáo-sư hội-họa tại Ba-lê, trong dịp về thăm quê nhà, đã trình-bày những tác-phẩm sơn dầu tại phòng Thông Tin Sài-gòn.

THÁNG CHÍN

— 2-9, Khai-mạc cuộc triển-lâm tác-phẩm của các họa-sĩ Nguyễn-văn-Nguyên và Nguyễn-văn-Ba tại Pháp-Văn Đồng-Minh-Hội.

— 7-9, Hội Việt-Nam Nghiên-Cứu Liên-Lạc Văn-Hóa Á-Châu đã tổ-chức một buổi diễn-thuyết tại trụ-sở. Diễn-giả là ông Trần-minh-Hòa, một sử-gia Trung-Hoa Dân-Quốc và đồng thời cũng là giáo-sư Đại-Học-Đường Quốc-Gia ở Đài-Loan sang Việt-Nam để giảng dạy về khoa sử-ký tại Viện Đại Học Huế, diễn-

giả nói về « Họ Mạc tại Hà-Tiên với Chúa Nguyễn ».

— 25-9, Lễ trao giải-thưởng Văn-Chương 1957 cho các văn-nghệ sĩ trúng giải tại dinh Độc-Lập hồi 10 giờ sáng.

— Nhạc-sĩ Trần-văn-Khê đã trình bày một luận-án Tiến-sĩ tại Đại-học-Đường Sorbonne, Ba-Lê về Âm-nhạc Việt-Nam. Luận-án này đã được Hội-đồng khen tặng.

THÁNG MƯỜI

— 4-10, Hội Kỳ-giả Ái-hữu Việt-Nam đã tổ-chức một cuộc nói chuyện tại trường Quốc-Gia Âm-Nhạc. Diễn-giả là ông Nguyễn-văn-Cao, một nhạc-sĩ kiêm ký-giả nói về âm nhac Việt-Nam.

— 14-10, Việt-Nam Nhạc-Hội đã tổ-chức một tiệc trà tại trường Quốc-Gia Âm nhac, nhân dịp Hội mới thành-lập Bau Nhạc Hòa-Tấu gồm có lối 40 nhạc-sĩ Việt-Nam và ngoại quốc.

— 15-10, Nhà Chiếu-Tranh Tâm-Lý Bộ Quốc-Phòng đã khánh-thành Câu-lạc Bộ Văn-Nghệ do Nhà xây-dựng để các cán bộ Văn-Nghệ Quân-Đội có nơi gặp-gỡ giải-trí, nghe hòa-nhạc hoặc thảo-luận văn-nghệ, đồng thời cũng là nơi đón tiếp anh em văn-nghệ khác cần liên-lạc tiếp-xúc với giới văn-nghệ Quân-Đội.

— 16-10, Hội Văn-Bút Việt-Nam tổ-chức một cuộc hội-hợp văn-hóa cho các hội-viên tại trụ-sở. Thi-sĩ Võ-hoàng-Chương nói về « Giác-mộng giải-thoát của Thi-nhân ».

— 18-10, Chi-Bộ Công-Chức Cách-Mạng Quốc Gia Nhà Tông Giám-Đốc Cảnh-Sát Công-An tổ-chức ba buổi hòa-nhạc lại rạp Thống-Nhất, với

sự hợp-tác của 150 nghệ-sỹ danh-tiếng của đoàn « Vi-Dân » và « Sầm-Giang ».

— 19-10, Nhân dịp khai-giảng lớp hường-dẫn nhiếp-ảnh tại trường Bách-Khoa Bình-Dân, Hội Văn-Hóa Bình-Dân đã tổ-chức một cuộc nói chuyện về nhiếp-ảnh tại trụ-sở số 7 đường Phan-kế-Bình Sài-gòn diễn-giả là các Ông Bàng Bá-Lân và Nguyễn-cao-Đàm.

THÁNG MUÓI

— 19-10, Hội Công-giáo Tiền-hành Nha-Trang đã tổ-chức lễ khánh-thành Tựu-viện tại đường Lê-thánh-Tôn.

— 21-10, Khai-mạc cuộc triển-lâm tranh-ảnh sơn-dầu của họa-sỹ Nguyễn-bửu Bon tại Trung-Nguyên Trung-Phần,

— 22-10, Ban nhạc Hòa-Tấu của Việt-Nam Nhạc-Hội, tổ-chức buổi hòa-nhạc đầu tiên tại rạp Thống-Nhất, do ông Đỗ-thể-Phiệt điều-khiển dưới sự cộng-tác của ban Hợp-ca Hải-Linh.

— 23-10, Ban Giám-Khảo cuộc thi sáng-tác về đề tài « Thành-tích 4 năm chấp-chánh của Chánh-phủ » vừa công-bố kết-quả cuộc thi như sau :

1) Tập Trường Ca « Mùa Hợp-Tấu » của Trần-ngoè-Vân được thưởng 4.000\$00

2) Tập Trường-Ca « Những Trang Sứ Mới » của Vũ-đức-Quang được thưởng 3.000\$00

3) Vở kịch « Buổi Học Lịch-Sử » của Lê-xuân-Tùng được thưởng 3.000\$00

— 25-10, Liên-đoàn Công-chức Cảnh-magus Quốc Gia tổ-chức một buổi đại-hội ca-vũ nhạc-kịch tại rạp Thống-Nhất để chào mừng ngày Quốc-Khánh.

— 26-10, Đề mừng ngày Quốc-Khánh, Nhà Tống-Giám-Đốc Bảo-

An tổ-chức 3 buổi trình-diễn ca vũ nhạc-kịch tại rạp Thống-Nhất vào những đêm 26-27 và 28-10.

— 26-10, Hội Báo-Chí Việt-Nam thết liệc phái-đoàn đại-diện báo-chí các nước bạn tới Sài-gòn tham-dự lễ Quốc-Khánh.

— 28-10, Một cuộc biểu-diễn cờ người đã được tổ-chức tại sân Tao-Dàn, đường Huyền-Trân-Công-Chúa Sài-gòn.

— 31-10, Cuộc triển-lâm tranh-nổi trên lụa của họa-sỹ Trần-quang-Huy tổ-chức tại phòng Thông-Tin đường Tự Do.

— 31-10, Linh-mục Trần-thái-Dĩnh, nói chuyện về « thuyết vô ngã và quan-niệm nhân-vị trong Phật-Giáo Nguyên-thủy ».

THÁNG MỘT

— 2-11, Một vũ điệu các đồng-bào Thượng đã chiếm giải nhất trong cuộc thi ca vũ nhạc-kịch tại Darlac.

— 6-11, Kiến-trúc-Sư Võ-toàn-Công, đã được giải thưởng kiến-trúc của Hàn-Lâm-Viện Mỹ-Thuật Pháp ở Ba-Lê. Giải thưởng quan-trọng này là 300.000 phat-läng. Đề tài tác-phần của ông Võ-toàn-Công là một trung-lâm hành-hương Phật-Giáo có thể tiếp nhận được 15.000 tín-đồ và người hành-hương.

— 10-11, Lễ húy-nhật năm 18 của nhà chí-sĩ Phan-bộ-Châu đã được tổ-chức tại Huế.

— 12-11, Khánh-thành cuộc triển-lâm của họa-sỹ Hoàng-hữu-Mai, tại trụ-sở Hội Việt-Nam Nghiên Cứu Văn-Hóa Á-Çâu.

— 11-11, Lễ kỷ-niệm thi-sỹ Hàn-mặc-Tử đã cử-hành tại Huế, do một nhóm văn-nghệ-sỹ ở Huế tổ-chức.

— 17-11, Khánh-thành phòng triển-lâm hoa-phẩm của họa-sỹ Phạm-Tổng, tại phòng đọc-sách của Pháp-Văn-Đồng-minh Hội.

TÙ-an-TÙNG



CẢNH KHÔNG CÓ MẶT TRỜI
KHÔNG CÓ HOA, CÓ BÌU MÙ
TRONG BUỒN LÂM



TÝ NGÓAN, MÌN ĐÈ
MẸ SẼ NÓI VỚI CÁU
VỀ TÝ LÊN TRANH



LÚ NHÌ: SẮC ANH
KHÔNG VẼ EM
VÀO TRONG TRANH.



TỐI MỒI MƯA
LÁI XE Ô-TÔ
CHO TÝ, CẦU
VẼ MÌ VŨ TRONG
TRANH KHIẾU
THẮNG TÝ NÓ
BUỒN





CAO CẤP KHÔNG LÀ
CẤU DÙNG CẨM TÍ;
CHO DÙ VỎ CHỒNG





đảo y thiên

nguyên văn của Lý Bạch

Khuê lý giải nhân niên thập dư
Tần nga đổi ảnh hận ly cư
Hốt phùng giang thương xuân quy yến
Hèm đắc vân trung xích tố thư
Ngọc thủ khai đam trường thán túc
Cuồng phu do thủ giao hà bắc
Vạn lý giao hà thùy bắc lưu
Nguyệt vi song điệu phiếm trong châu
Quân biến vân ứng thanh ty kỵ
Thiép xứ đài sinh hồng phấn lầu
Lâu thượng xuân phong nhạt tương yết
Thùy nồng lâm kính khan sầu phát
Hiếu xuy viên quản tùy lạc hoa
Đạ đảo nhung y hướng minh nguyệt
Minh nguyệt cao cao, khắc lậu trường
Chân châu liêm, bạc yêm lan đường
Hoàn thùy béo óc đồng tâm kết
Bán hợp quỳnh diên tô hợp hương
Quỳnh diên bảo óc liên chi cầm
Đặng trúc huỳnh huỳnh chiếu cô tằm ?
Hữu sứ bằng tương kim tiên đao
Vị quân lưu hạ tương tư trầm
Trích tận đình lon bất kiến quân
Hồng cân thức lệ sinh nhân huân
Minh niên nhược cánh chính biến tái
Nguyễn tác Dương đài nhật đoạn vân

Lý Bạch

bài ca đập áo

Bản dịch của Tân-Đà

Trong buồng, người đẹp tuổi mười hơn
Nỗi biệt, cau my đối bóng hờn
Chợt thấy sông xuân về cái én
Thơ mây mỏ ngậm bức là trơn (1)
Mở bức thơ coi, những thở dài
Sông Giao giữ mãi đưa chàng ai ! (2)
Muôn đậm sông giao, con nước ngược
Làm được đôi chim giữa bơi chơi
Mây lồng cương ngựa, chàng đâu tá ?
Rêu mọc lầu son, thiếp một nơi (3)
Gió xuân ngày sắp hết trên lầu
Ai hỡi, cầm gương ngắm tóc sầu
Theo cánh hoa rơi, tiêu thời sớm
Đêm trường, áo đẹp bóng trăng thâu
Trăng sáng cao cao, giật lệu tràn
Rèm châu, bình ngọc kính nhả lan
Chiếu quỳnh nửa hợp hương tô hợp (4)
Một mối đồng tâm rủ trước màn (5)
Chiếu, màn sắc sỡ gấm cành giao (6)
Chỗ ngủ mình ai, đuổi sáng sao !
Lấy chiếc kéo vàng đưa thiếp cắt
Cho chàng cái gói nhớ nhau nao !
Bứt hết lan sân, chàng thấy chàng
Khăn hồng chuí lệ luống mơ màng
Năm sau nêu lại quân ra ái
Xin hóa làm mây núi Sở vương

(Tân-Đà dịch)

Chú thích

1) Hai chữ « bức là » đây dịch nguyên văn chữ « Xích tố » ra. Người đời xưa viết thư cho nhau dùng loài là, lụa trắng.

2) Sông Giao là thuộc nước Xá Xu; ở phía tây Tràng-an của Tâú cách 8150 đậm.

3) Hai câu trên mà xuống hai câu dưới, là là cái bụng nghĩ muốn như kia mà hiện cảnh thời như nay.

4) Hương-Tô Hợp có may lời nói khác nhau. (1) Sân ở nước Đại-Tần, hợp các thứ hương nấu lấy nước mà chế ra. (2) Có người bảo là thứ hương của loài maông thử làm ra, không phải là người làm.

5) Mối đồng tâm là cái vật tin của vợ chồng tối hôm mới hợp hoan, lấy loài tơ thắt nút làm mối.

6) Mây chữ dày, nghĩa là thứ gấm có dệt những cành cây giao cành với nhau cốt để chiếu xuống chỗ ngủ mỗi mình ở câu dưới.

HAI ĐẠI VĂN HÀO QUỐC TẾ

Fédor Dostoievsky (1821-1881) Léon Tolstoi (1828-1910) là hai tiểu thuyết gia người Nga (vào giữa thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20) có thể nói là danh tiếng nhất thế giới từ trước tới nay. Người ta thường phân vân không biết trong hai người, ai hơn, ai kém. Những nhận xét của hai ông về cảnh, về người, về tâm lý rất tinh vi sâu sắc; thêm vào một lối hành văn khéo léo dẽ súc cảm khiến người ta đọc đi đọc lại mãi một truyện không nhúng không thấy chán, mà chỉ thấy hay thêm, mà càng đọc càng hay thêm. Cả người đã để ra hai năm đọc đi đọc lại cuốn Chiến Tranh và Hòa Bình. Dịch cả 1 cuốn truyện của hai ông thì quá dài, mặc dù Bio-on dù có dịch hai truyện của L. Tolstoi (Tình Nghĩa Vợ Chồng) vừa mới in lại lần thứ 2 do Phượng Giang xuất bản, và Một Bản Đàn hiện dương dăng trong Văn-Hóa Ngày-Nay) Bảo-Sơn lại cố gắng trích dịch truyện của hai nhà đại văn hào để công hiến đọc giả thân mến của Văn-Hóa Ngày-Nay, nhất là trong dịp Đầu Xuân này.

Trích truyện của L. Tolstoi còn dẽ, lần lượt các bạn sẽ được xem những bài như: Cái chết của An-Đê, Tâm trạng của một thương binh, Vợ An-Đê, Đêm Trắng, Buổi Dạ Hội Đầu-Tiên của Nàng Tơ-Kha, v.v... (trong Chiến Tranh và Hòa Bình) mối tình đầu, Đêm thử mong, Một Dám Cưới, v.v... (trong Tình Nghĩa Vợ Chồng).

Nhưng trích truyện của F. Dostoievsky thật là khó, cũng may chúng tôi đã chọn được một đoạn trong Chàng Ngốc là truyện Cũng một kiếp người sẽ đăng trong tập sau.

VĂN HÓA NGÀY NAY

cái chết của An-Đê

Nguyên tác của Léon Tolstoi
Bản dịch của Bảo-Sơn

Có lắm người viết cũng đúng sự thực nhưng chỉ là sự thực hơi hệt bে ngoài. Những nhà văn giỏi họ không chịu như vậy, họ chịu khó tìm tòi đẽ đì sâu măt vào tâm hồn người với tất cả những biến chuyen mong manh iế nhí. Đó là sự sâu sắc hơn nữa là dưới những cái mà tác giả viết ra lại còn ăn một thứ gì khác, tuy tác giả không nói đến nhưng mình cảm thấy rõ ở cái đó như chiều sáng những cái sâu xa của cuộc đời khiến mình thấy hơi sờ sờ lường tác giả như là một dũng tại hóa đã mờ cửa cho mình thấy những cái mà mình không bao giờ tự mình hiểu thấu được. Tôi đã cảm thấy thế khi đọc đoạn anh chàng Ivan có ý định giết bố mà lại không có ý định hay có ý định nhưng chính mình không biêt ý định của mình ở trong cuốn Ba anh em Karamazov của Dostoievsky và đoạn tả về cái chết của chàng André ở trong cuốn Chiến-Tranh và Hòa-Bình của Tolstoi. Đó là những đoạn tiêu thuyết hay nhất thế giới.

NHẤT-LINH

Trích Văn Hóa Ngày Nay

KHÔNG những An-Đề biết mình sắp chết, chàng còn cảm thấy chàng đương chết, chàng đã chết một nửa người rồi. Chàng thấy chàng đã thoát hẳn mọi việc đời và người chàng lâng lâng nhẹ một cách lạ lùng. Chàng không hấp tấp mà cũng không lo phiền chờ đợi cái việc tất nhiên sẽ tới; cái điều huyền bí xa vời, vĩnh-cửu và đáng lo sợ mà suốt đời lúc nào chàng cũng ngึ rỗi, bây giờ đối với chàng không còn gì là huyền bí là xa vời nữa ; nhờ có sự nhẹ lâng lâng kỳ lạ kia chàng đã hầu như hiểu được, chàng đã cảm thấy...

Xưa kia, chàng sợ chết lắm. Đã hai lần chàng có cái cảm giác rung rợn và đau đớn sợ chết. Giờ phút này chàng không thấy có cảm giác ấy nữa

Lần thứ nhất, chàng có cái cảm giác ấy là lần trái lưu đạn, lau tối trước mặt chàng như một con quay trong khi chàng đương nhìn đám cổ, bụi cây, bầu trời và chàng biết cái chết đương ở trước mắt chàng.

Khi chàng tỉnh dậy trong xe cứu thương, thì bông hoa của tình yêu bất diệt, không có lệ thuộc gì với cõi đời này đã nở ra ở trong tâm hồn chàng, một tâm hồn bỗng chốc được rũ sạch nợ đời. Chàng không còn nghĩ đến và sợ chết nữa.

Trong những con đau nửa tỉnh nửa mê, chàng càng mài nghĩ đến mối tình vĩnh cửu vừa hiện trong lòng chàng càng thấy mình xa cuộc sống. Yêu tất cả, cai gi cũng yêu, luôn luôn hy sinh cho tình yêu, nghĩa là không yêu ai cả, không thiết gì đời sống ở trên thế gian này nữa. Chàng càng thấm nhuần cái ý niệm về tình yêu ấy, chàng càng xa cuộc đời, chàng càng hạ thấp cái hàng rào ngăn cách cái sống với cái

chết xuống.

Mỗi khi nhớ tới mình sắp chết chàng lại tự nhủ : « Hà, càng hay chứ sao ! »

Nhưng, từ đêm hôm ở Mỹ-tich-thị, người chàng mong gặp đã hiện ra trong cơn chàng nửa tỉnh nửa mê, từ lúc chàng kéo tay người ấy áp vào môi chàng và vui sướng êm đềm đến ứa nước mắt ra, thì tình yêu một người đàn bà lại dậy lên ở trong lòng chàng và lại ràng buộc chàng với đời sống hiện tại.

Bệnh tinh chàng mỗi ngày một tăng, cái việc bồng nhiên đã xảy đến theo lời của Nàng-Ta-Kha đã xảy ra hai ngày trước khi Mai-Lệ đến (Mai-Lệ là em gái An-Đề). Đây là cái sống tranh chấp một lần chót về tình thần với cái chết, và cái chết đã thắng. Đây là cái lương tri của chàng còn vương lại với đời trước khi chết đột nhiên thức tỉnh, mà mối tình của Nàng-Ta-Kha là tưọng trưng ; đây là con khủng khiếp nhất trước cái chết, một cái chàng chưa hề biết đến bao giờ.

Chiều hôm ấy, cũng như mọi chiều, sau bữa cơm chàng lèn con hâm hấp sốt, và tri óc chàng sảng suốt lạ lùng Sơn-Nhã thì ngồi ở trước bàn. Chàng bắt đầu thiú-thíu ngủ. Bỗng lòng chàng rộn lên một cảm giác sung sướng. Chàng nghĩ thầm : « A ! Nàng đã vào kia rồi ! »

Lúc bấy giờ Nàng-Ta-Kha vừa rón rén bước vào ngồi thay cho Sơn-Nhã

Từ khi nàng săn sóc chàng, tự nhiên chàng luôn luôn cảm thấy có nàng ở bên cạnh. Nàng ngồi trong chiếc ghế bánh, mặt nghiêng một bên về phía chàng. Đầu nàng che mắt ngon nén đi nên chàng không trông thấy ánh sáng ; nàng

đương đan một chiếc bí-tất (nàng đã học đan bí-tất từ hôm An-Đỗ nói với nàng rằng không ai săn sóc bệnh nhân giỏi bằng những vú già ngồi đan bí-tất luôn tay, vì trong dáng điệu của họ có một cái gì xoa dịu được bệnh tật đau đớn). Mấy ngón tay dịu dàng của Nàng-Tạ-Kha đưa qua rất nhanh và thỉnh thoảng lại vấp que một cái. Chàng nhận thấy rõ ràng nét mặt trầm ngâm nghiêng về một bên của nàng. Nàng lở tay để rơi cuộn len khỏi đầu gối. Nàng giật mình, nhìn chàng rồi đưa tay ra che ngực nến để cho chàng khỏi chói và cúi xuống nhặt cuộn len lên một cách nhẹ nhàng khéo léo, xong rồi lại đan như cũ.

Chàng nắm yên lặng ngắm nàng và nhận thấy sau cái cùi chỉ vừa qua dáng lè nàng cần phải thở một hơi dài cho đầy lồng ngực, nhưng nàng không dám và chỉ lấy lại hơi thở một cách từ từ thong thả.

Khi ở La-va hai người nói chuyện với nhau đã nhắc đến quá khứ. Chàng bảo nếu chàng có thể qua khỏi và sống được thì chàng sẽ mãi mãi nhớ ơn Thượng Đế đã xui khiến cho chàng bị thương để chàng lại có thể được gặp lại nàng; và từ khi ấy họ không hề nói với nhau một lời nào về tương lai.

Chàng nhìn nàng, lắng tai nghe những tiếng que sắt khẽ chạm nhau, và chàng nghĩ : « Bây giờ không biết có thể được hay không ? Nếu mình phải chết thì không hiểu vì sao trời lại còn xui khiến cho mình gặp nàng ? ... Minh đã thấy rõ sự thực có phải là để sống giả dối không ? Minh yêu nàng hơn hết thấy mọi thứ ở trên đời này ? Minh yêu nàng nhưng yêu để làm gì kia chứ ?

Bỗng vô tình chàng rên lên một tiếng ; chàng đã quen tính rên như thế từ hôm bị đau.

Nghe tiếng rên, Nàng-Tạ-Kha bỏ đồ đan xuống, quay lại nhìn chàng. Thấy đôi mắt chàng lóng lánh, nàng nhẹ nhàng bước lại cúi xuống gần chàng :

— Anh không ngủ ?

— Không, anh nắm ngắm em từ lâu ; anh đã thấy em từ lúc em vào. Ngoài em ra, không ai có thể làm cho anh cảm thấy cái yên tĩnh quá êm đềm như thế...cái ánh sáng ấy. Anh muốn khóc lên vì sung sướng.

Nàng-Tạ-Kha cúi gần chàng hơn nữa, nét mặt vui tươi hớn hở.

— Em Tạ-Kha, anh yêu em quá đỗi. Anh yêu em hơn hết cả mọi thứ trên đời.

Nàng quay đi một phút :

— Còn em ? Mà tại sao lại yêu quá đỗi ?

— Tại sao ư ? ... Thế em nghĩ thế nào, trong thâm tâm em cảm thấy thế nào, em nghĩ anh có sống được không ?

Nàng Tạ-Kha nắm lấy hai bàn tay chàng một cách tha thiết và nói gần như kêu lên :

— Sao lại không ? Sao lại không ?

Chàng im lặng một lúc lâu, rồi cầm tay nàng hôn và nói :

— Thế thì hay quá !

Nàng-Tạ-Kha sung sướng và cảm động ; nhưng nàng nhớ ngay rằng chàng cần phải tĩnh dưỡng nên phải nén sự vui sướng :

— Anh phải cố ngủ đi một chút... em van anh đấy.

Chàng bóp chặt tay nàng một cái xong rồi buông ra. Nàng trở về bàn

ngồi. Hai lần nàng quay lại nhìn chàng, hai lần nàng đều bắt gặp đôi mắt long lanh của chàng nhìn mình. Nàng đánh dấu một chỗ dan và tự nhủ bao giờ dan xong chỗ ấy mới quay lại nhìn chàng lần nữa.

Một lát sau, chàng lại nhür mọi khi nghĩ đến cái sống và cái chết. Chàng nghĩ đến cái chết nhiều hơn là cái sống, vì chàng cảm thấy gần cái chết hơn.

Chàng nghĩ: « Yêu ! Yêu là cái gì ? Yêu là một thứ chướng ngại cho cái chết. Yêu là sống. Tú, cả những điều mà mình hiểu, mình chỉ hiểu vì mình đã yêu. Tất cả những vật hiện có, chỉ có vì mình đã yêu. Yêu là cái dây liên lạc giữa mọi vật. Yêu là Thượng Đế, và chết nghĩa là sự quy hồi của một mảnh tình yêu trở về cái nguồn gốc chung và bất diệt ». Những ý nghĩ ấy có vẻ an ủi chàng, nhưng vẫn chỉ là những ý nghĩ. Chúng vẫn còn thiếu một cái gì ; chúng có vẻ một chiều, và thuộc về lý trí quá, chúng không xác thực và rõ ràng một chút nào. Có cái gì bắn khoan và lờ mờ...

An-Đề lại ngủ lại.

Chàng mơ thấy chàng đương nằm ngay trong phòng ấy nhưng không bị thương mà rất khỏe mạnh. Có nhiều người mặt khác nhau, vô vị, hững hờ, biện ra ở trước mắt chàng. Chàng nói chuyện với họ, bàn những truyện phiếm vô sối. Họ đều có ý muốn lẩn tránh đi một nơi. Nhưng chàng lờ mờ hiểu rằng những cái đó chẳng có gì đáng quan tâm, chàng có những điều lo nghĩ khác quan trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, chàng vẫn tiếp tục nói những truyện vui vẻ vẫn khiến họ ngạc nhiên.

Rồi tất cả mọi người bắt đầu biến

dần, biến dần, còn lại có cái cửa nửa khép nửa mở.

Chàng đứng dậy đi ra đóng cửa và cài then. Chàng có đủ thời giờ để đóng hay không ? Tất cả đều do ở đây mà ra. Chàng vội vàng hấp tấp nhưng chân chàng không theo ý muốn của chàng và chàng biết không có thời giờ để đóng cửa, tuy chàng đã thu hết cả tàn lực. Chàng hoảng hốt một cách ghê gớm. Nỗi hoảng hốt ấy là nỗi lo sợ cái chết. Nó ở ngay đằng sau cánh cửa. Chàng lúng túng lê lái phía cửa ; có cái gì ghê sợ lắm ở bên kia dây cửa lại, một cái gì vô nhân đạo, cái chết, dây cánh cửa. Cần phải chống lại. Chàng ấn tay vào cửa, thu hết sức lực cuối cùng : chàng không thể nào đóng được cái cửa nữa, chàng chỉ cầu mong giữ nó vững yên thôi, nhưng chàng đã yếu quá, vụng về quá. Cánh cửa chịu không nổi sức đẩy, mở ra rồi lại đóng vào. Nhưng sức bên ngoài lại đẩy nữa, đẩy nữa. Chàng đã kiệt lực, và hai cánh cửa mở ra không một tiếng động. Cái ấy đã vào và cái ấy là cái chết.

An-Đề đã chết.

Nhưng ngay cái lúc chàng cảm thấy chết, chàng nhớ ra rằng chàng đương ngủ. Chàng cố cựa mình và tỉnh dậy.

« Phải rồi, đúng là chết. Minh đã chết rồi mình lại tỉnh lại. Cái chết hóa ra là sự thức tỉnh ». Nghĩ như vậy lâm hồi chàng chợt sáng suốt ra, và trước cái nhìn sâu sắc của chàng tấm màn từ trước vẫn che đây những điều chàng không biết hổng vén lên. Chàng cảm thấy trong mình không còn u-uất và từ bây giờ trở đi chàng được thoát một cách lạ lùng.

Mồ hôi lạnh toát ra, chàng era mình. Nàng-Tạ-Kha lại gần bên hỏi chàng thủy trong mình ra làm sao. Chàng không trả lời ; chàng không hiểu nàng, ngược mắt lên nhìn nàng một cách lạ lùng.

Giác mơ này xảy ra hai ngày trước hôm Mai-Lê tới. Từ hôm ấy theo lời bác sĩ-bệnh sốt của chàng có vẻ nguy hại, nhưng lời của bác sĩ không có lợi gì cho Nàng-Tạ-Kha cả vì nàng đã thấy những triệu chứng về tinh thần mà nàng không thể nào làm được.

Từ lúc ấy, từ lúc tinh canh mê ngủ ấy, chàng bắt đầu tỉnh ngộ, tỉnh giấc mộng đời. Chàng thấy tinh ngộ như thế cũng không chậm gì hơn tinh canh mê ngủ.

Không có gì là đáng sợ mà cũng không có gì là đột ngột cả. Những ngày cuối cùng và những giờ cuối cùng của cuộc đời An-Đê trôi đi một cách giản dị như những ngày hôm trước.

Nàng-Tạ-Kha và Mai-Lê không rời chàng một lúc nào, hiểu rõ tâm trạng chàng. Hai người không khóc, mà cũng không sợ. Những giờ phút cuối cùng, không phải họ săn sóc chàng nữa (chàng đã rời xa họ rồi) mà họ săn sóc thế xác chàng, vật kỷ niệm quý giá nhất họ còn giữ lại được của chàng.

Họ súc cảm quá mạnh đến nỗi tâm hồn họ tro ra không còn biết sợ cái chết nữa. Họ thấy lòng họ có tê tái thêm cũng vô ích ; trước mặt chàng hay vắng mặt chàng họ cũng không khóc ; họ cũng không nói gì với nhau về chàng cả : lời nói đâu có đủ diễn tả những ý nghĩ của họ.

Cả hai người đều thấy chàng chìm đắm dần vào chỗ xa lạ ; thế là tốt mà tất nhiên phải thế, họ biết vậy.

Chàng nhận lẽ rửa tội và từ biệt mọi người thân thuộc; Khi người

ta ấm con chàng tối, chàng lướt môi trên má con rồi quay ngay mặt đi, không phải là vì chàng thương tiếc con hay ân hận điều gì (Mai Lê và Nàng-Tạ-Kha hiểu chàng lắm), nhưng chỉ vì chàng nghĩ rằng người ta chỉ muốn chàng làm như vậy là đủ rồi. Tuy thế người ta lại xin chàng cầu phúc cho đứa bé ; chàng cũng làm rồi đứa mắt nhìn xung quanh mình như có ý muốn hỏi xem chàng có còn phải làm gì nữa không.

Mai-Lê và Nàng-Tạ-Kha đều có mặt lúc chàng hấp hối và lúc linh hồn chàng rời bỏ cái thể xác quẩn quại trong những phút giây cuối cùng.

Mấy phút sau, khi cái xác đã nằm im giá lạnh trước mặt hai người, Mai-Lê nói :

— Thôi thế là xong !

Nàng-Tạ-Kha cúi xuống nhìn cặp mắt dại dờ rồi vuốt xuống. Nàng khẽ lướt môi trên cái mặt lúc này chỉ còn là vật ký niệm của chàng để lại.

Chàng đi đâu ? Chàng ở đâu bây giờ ?

Khi xác đã được tắm rửa, mặc quần áo và đặt trong chiếc áo quan để trên bàn, mọi người lại gần nhìn mặt từ biệt lần cuối cùng, người nào cũng khóc. Nhị-cô khóc vì nỗi đau đớn bất ngờ vò sét tâm can nàng. Bà mẹ và Sơn-Nhã khóc vì thương cho Nàng-Tạ-Kha. Ông bố khóc vì thấy mình chẳng bao lâu cũng sẽ nằm xuống như thế.

Nàng-Tạ-Kha và Mai-Lê lúc này cũng khóc, không phải khóc vì cảm thương cho số phận mình, nhưng khóc vì lòng cảm súc thành kính rào rạt thấy một sự huyền-bí quá trang ng비êm và quá giản dị xảy ra ngay trước mắt mình.

khi người

đàn bà
vắng nhà

TRƯỚC khi lên Đà-lạt vợ tôi bỏ ra nửa ngày để dặn dò tôi : — Em đi rồi ở nhà anh phải nhớ (nghe đến chữ « nhớ » là tôi đã dập mình vì trời tạo ra trí nhớ của tôi hình như chỉ để tôi quên những điều tôi vừa nhớ ra được) làm những việc em dặn. Trước khi đi làm anh phải khóa cửa, đóng vòi nước, xích con Loulou « vào » gần cửa để nó trông nhà, thả con mèo Nina « ra », cho chìa khóa vào chùm để vào túi trên của anh. Làm bếp và ăn điêm tâm xong phải nhớ tắt lửa, xếp bát đĩa vào trong chậu không mèo làm đồ. Cà phê để ở trong hộp Ovomaltine, chắc là Ovomaltine em để trong hộp cà phê. Mở đồ ở tầng thứ ba trong chậu, hạt tiêu nước mắm ở tầng thứ hai. Đôi bít tắt xanh của anh để ở tủ áo ngăn dưới cùng, sơ-mi ở

ngăn trên, hai cái quần anh hay mặc để đi làm một treo ở mắc, một ở tiệm thợ giặt...

Tôi gật đầu như máy. Nàng vừa dặn vừa kèm thêm những câu nàng thường dùng khi nàng cần nhấn mạnh vào một điều quan trọng. « Anh nhớ chưa ?... Thật nhớ chưa ?... Nhớ kỹ chưa ?... Cái ổ cất của anh đã nhớ chưa ? Tai của anh đã bịt bông một bên chưa ? Vì sợ em dặn anh cái gì vào lỗ tai này nó chạy ra lỗ tai kia mất »

Dặn xong nàng đưa cho tôi một cuốn sách ghi đầy những chữ và bảo :

— Nếu anh quên cái gì thì xem trong sách này em đã ghi đủ hết.

Bước chân ra đến cửa nàng bịn rịn không đủ can đảm chia tay. Nàng lại còn âu yếm dặn thêm :

— Cái cửa này khóa rồi anh phải gọi thợ khóa vào chữa ngay. Nhớ gọi cái ông cao cao đeo kính chữ cái ông lùn lùn chữa tôi lắm.

Nàng nhớ dù mọi điều nhưng quên mất một điều : quên hôn tôi từ biệt. Đi cách xa nhà một quãng nàng còn quay lại ngắm tôi và tỏ uyên ương của chúng tôi một lần nữa. Có lẽ nàng sợ rằng có thể khi về tôi đó



đã bị cháy, hay nồ tung ra, vì nàng không tin cái tài làm bếp soay sør của tôi một tí nào.

Nàng đi vào chiểu thứ bảy. Sáng hôm sau tôi đang mơ màng giấc hiệp thì có người kéo tay. Tôi quen như mọi khi tưởng vợ tôi đánh thức em nhau : « Yên đê anh ngủ !... Còn sớm... ». Không thấy vợ tôi nói gì tôi lại nhắm mắt định ngủ thêm nhưng lần này tay áo tôi bị kẽ. mạnh hơn và có tiếng sủa gâu. gâu. Nửa tỉnh nửa mê tôi nghĩ ra được là vợ tôi... không biết sủa, nên ngồi nhòm dậy, hóa ra con Lou-lou đang cắn tay tôi lôi dậy. Con Nina cũng đến dụi vào má tôi và kêu meo meo. Tôi cảm động quá không ngờ vợ tôi vừa đi khỏi mà đã có mèo có chó đến an ủi tôi thay nàng. Nhưng tôi cảm động của tôi nguội lạnh hẳn đi, khi nhìn đồng hồ thấy kim chỉ số 11 và nhớ ra lời vợ tôi dặn buổi sáng phải cho mèo chó ăn sớm không chung tối. Tôi mang con Lou-lou :

— Đi ra dắt kia ! Đói thì mò ai chứ từ tể gì. Đồ... chó !

Bị mang là đồ chó con Lou-lou chắc tủi thân nên chui vào gầm giường.

Tôi vươn vai và ngáp liền mấy cái. Ngáp đến cái thứ 5 tôi chợt khám phá ra một điều mà con Lou-lou chắc tìm ra trước tôi : tôi rất đói bụng. Phiền một cái là tôi phải làm bếp lấy.

Vợ tôi thường chê tôi là khi nào « Gà trống đẻ trứng thì anh mới làm nồi một món ăn được ». Hôm nay nàng đi vắng tôi phải chứng tỏ cho tất cả mọi người là tôi rất

dủ tài để thay vợ tôi (mọi người = tôi + Loulou + Nina). Tôi sửa soạn làm món trứng tráng.

Trước hết tôi phải dóm bếp. Xé mắt gần một quyền sách dày mà cùi vẫn chưa bắt lửa và khói bay ra mù mịt. Tôi chạy ra khỏi bếp nướng mắt dàn dụa (lần đầu tiên trong mười năm nay tôi khóc). Tôi bức bối, chẳng nhẹ một người thông minh như tôi mà không dám nồi bếp. Óc suy luận của tôi làm việc : « Cái gì dễ cháy nhất. Giấy ? Diêm ? Hai thứ này đều dùng cả rồi. À ! Ét-sang ! »

Quả nhiên khi tôi dò một nửa lit ét-sang vào cùi thì dóm bếp cháy bùng bùng. Có thể chứ ! Tôi lấy trứng ra và bắt chước vợ tôi đập khẽ cho rạn rồi tách vỏ ra. Mắt nắp quả trứng mà lòng đỏ vẫn lẩn vào lòng trắng và vỏ nát be bét ! Hóng.

Tôi lại phải dùng đến phương pháp khoa họ : Lấy bút chì tôi vẽ một đường đúng giữa quả trứng đoạn lấy cái cưa nhỏ xíu, tôi cưa theo giữa đường kẻ. Quả nhiên lần này lòng đỏ rời hẳn lòng trắng y như vợ tôi đã làm. Đến đây thì bếp lại tắt, tôi lại phải dùng tới nửa lit sảng còn lại để dóm.

Vừa dò mờ vào chảo thì mờ sôi và bắn túi tung vào tay vào mặt và áo tôi : Đề che chở tôi lấy kính dây đeo vào mắt, lấy mũ đội lên đầu để khỏi mờ bắn vào tóc, tay di bít tắt và cõi quần phu la. Böyle giờ thì tôi trông giống hệt « ôi nhà thám biền Bắc cự ».

Món trứng làm xong tôi ngồi ăn và khám phá ra một điều : trứng

Đặc mùi sảng. Tôi gật gù đồng ý với các nhà bác học là khi dè một vật mờ cạnh một chất bốc mùi nhiều như sảng chẳng hạn thì mờ sẽ hút những phân tử sảng bay trong không khí, nhưng dạ dày của tôi không chịu đồng ý với các nhà bác học nên tôi cảm thấy buồn nôn và choáng váng cả người.

Sau lưng cho Loulou ăn. Ăn xong con Loulou rít ầm ī và chạy loạn ở trong nhà như chó dại. Điều đó cũng không lấy gì làm lạ. Ôtô đồ xăng vào là chạy liền, (tôi quên mất con Loulou không phải là một chiếc xe ôtô).

Đó là một chuyện làm bếp. Còn về sự tổ chức đời sống thì được dịp vợ đi vắng tôi lại sống như hồi tôi chưa lấy vợ. Nghĩa là sống thế nào cho sung sướng là được không cần để ý tới những vấn đề vặt vãnh như : ngăn nắp, sạch sẽ, mọi sự đâu vào đấy v.v... Một tuần lễ trôi qua êm á cho đến khi vợ tôi về.

Nàng về vào buổi sáng chủ nhật hồi 12 giờ.

Thấy cửa chính vào nhà đóng chặt nàng đậm mắt mười lăm phút mới đánh thức nồi tôi dậy. Chắc nàng ngạc nhiên lắm khi thấy tôi mắt nhắm mờ lò dò ở sau nhà vòng ra. Nàng hỏi :

— Sao anh không mở cửa đê em vào ?

— Cửa khóa hỏng không mở được.

— Tại sao anh không gọi thợ sửa ?

— À, vì... vì... anh chờ mãi không thấy cái ông chưa khóa béo béo đi qua như em dặn.

— Thế bây giờ làm sao mà vào được ?

Tôi lôi nàng ra dâng sau nhà chỉ vào một chiếc cửa sổ :

— Đường này !

— Trời đất ơi ! Sao mà em trèo nỗi.

Tôi phải lấy một cái thang bắc lên cửa nàng mới vào được tò uyên ương. Nàng hỏi :

— Em đi vắng có ai đến chơi không ?

Tôi buột mồm nói :

— Không ai chịu thang nên chẳng ai vào chơi trong nhà...

Nàng trợn tròn mắt :

— Thế cửa hỏng từ bao giờ ?

Tôi cười ngượng nghịu :

— Hôm em đi.

Nàng kêu :

— Trời ơi ! Chồng với con !

Tôi vội hỏi :

— Em có tin mừng à ?

— Mừng gì ? Anh điên đấy à ?

— Anh lại tưởng em có tin mừng vì em nói đến « con ».

Vào đến nhà nàng bắt tôi mở hết cửa ra cho sáng. Nàng nhìn tôi hỏi :

— Sao áo anh lại có những diềm màu khác như thế kia ?

— À ! Đó là vì anh hút thuốc lá sơ ý đê cháy mấy lỗ.

— Sao anh không đưa hiệu may mang lại ?

— Chẳng cần ! anh lấy giấy và hồ dán lại mặc tạm. Tốt chán.

— Trời ơi ! Trời ơi !

Nàng đi thanh tra một lượt tất cả mọi phòng trong nhà. Đến đâu cũng thấy bừa bãi hỗn độn nhưng khi xem đến phòng ngủ nàng phải đứng sững người. Vé mặt đầu tiên ngạc nhiên đến cực độ, rồi từ ngạc nhiên đổi sang tức giận và cuối cùng là thán phục. Chắc nàng không ngờ lại có một người chồng khác thường như tôi.

Trên giường ngòn ngang sách vở chiếu chăn, báo chí và cả mấy miếng bánh mì tôi ăn dở đêm hôm qua khi đi xem xinê về khuya. Suốt một tuần lễ chiếc màn tôi bỏ xuống và không vắt lên. Tôi giảng cho nàng nghe là bỏ xuống rồi lại phải vắt lên hoài thì vắt làm gì cho mệt. Dưới gầm giường tôi để chiếc đèn cồn và soong chảo. Tôi cho nàng biết là để sáng dậy tôi làm món điệu tâm mà không phải xuống bếp. Vì thế màn của chúng tôi ém khói đèn cả một góc và phảng phất có mùi ét-xăng, mỡ và những mùi hương khó tả mà ngay đến vợ tôi, một người nội trợ tài, cũng chịu không đoán ra được là món gì. Thấy một chiếc áo vét tông vát ở đầu giường nàng cầm lên vừa thò tay vào túi để tìm chìa khóa nàng đã hé lén rút vội tay ra vẩy rối rít. Cái áo của tôi vì tôi để quên mấy cái kẹo còn lại hôm đi xinê về, nên kiên lừa chui vào làm tó

Thấy một cái áo sơ mi còn sạch vứt ở đầu giường nàng hỏi :

— Tại sao anh không mặc tôi ?
— Vì không có đủ cúc.

— Tại sao không đủ ? Áo mới cơ mà.

— Vì !... anh rút cúc ra để... khâu vào áo anh đang mặc.

Nàng rón rén vén áo đi một vòng quanh phòng. Đến trước tủ quần áo nàng kêu lên :

— Anh lục tìm cái gì mà bừa ra thế này ?

— À... Anh tìm cuốn sách em dặn anh những điều gì phải làm và em dề cái cravát hoa đỏ của anh ở đâu.

— Thôi chết rồi ! Anh không thấy em ghi là cravát đeo bở hắp ở hiệu à ?

— Không ! Vì anh không nhớ quyển sách đó anh dề ở chỗ nào.

Đến đây thì quá lầm. Nàng giật tôi mặt dở lên. Nàng giận :

— Tại sao anh ngủ lại phải dùng đèn bốn cái gối ? Em đã dặn hai cái gối mới may phải để dành cơ mà.

Tôi lúng túng trả lời :

— Vì... vì... em đi vắng. anh nằm một mình không quen nè...

Khuôn mặt nàng dịu hẳn xuống, nàng thói không làm tội và tra hỏi tôi nữa, lảng lặng thay quần áo và bắt đầu dọn dẹp.

Từ đó trở đi không giờ nàng dám dề tôi ở nhà một mình để lên Đă-lạt thăm họ hàng bà con. Kè ra công trình « cỗ ý bầy bừa » của tôi trong một tuần lễ cũng không phải là một việc thừa.

DUY LAM



Truyện ngắn của NHẤT LINH

BAO GIỜ' EM VỀ

BÉ khép cửa rồi đi vào buồng sép, lấy cái va-ly đặt trên ô rơm. Sáng ngày nhở bác Lê gái trông hàng hộ một lúc, Bé chạy vội sang bùn phố Phủ để mua cái thắt lưng lụa màu hoa thiêng ly. Cái giày lưng ấy mỗi lần đi bán bánh cuốn qua cửa hàng bà Lục, Bé cũng không quên nhìn vào nó cho đỡ thèm. Cái dây lưng ấy đắt tiền quá và nhất là sang quá nên Bé không dám mua. Hôm qua Mùi vừa trả tiền công tháng và nhớ lời từ tháng sau sẽ tăng lương nên Bé vội chạy đi mua ngay; trong một lúc quá mừng rỡ nàng không cảm thấy việc mua chiếc dây lưng ấy là hoang phí và táo bạo. Nàng định đợi đến dịp Tết mới thắt đến nó, như vậy mẹ nàng không nỡ cự nàng hay làm dở.

Bé có tính sạch sẽ và sắn sóc đến sự ăn mặc, trái ngược hẳn với mọi người trong nhà bác Lê, nhưng vì nàng ở làm thuê với Mùi cần phải thế nên ai cũng cho là tự nhiên. Mùi thích thoáng cho Bé khăn yếm và áo cũ nên Bé ăn mặc lúc nào cò

vé sang và khôngốn mấy tiền. Nhưng bỗng nhiên mua cái dây lưng lụa màu thiêng ly mà ngày nào cũng thắt nó, Bé thấy như vậy là làm đáng quá, không khỏi bị mọi người chê bai.

Bé lấy chìa khóa mở va ly rồi rút cái dây lưng ra ngắm nghía màu nó đẹp quá và đem về nhà nó lại đẹp hơn lúc còn treo ở hàng bà Lục. Bé thắt vào người và cứ xuống nhìn rồi thắt đi thắt đến lại năm sáu lần, mà lần nào trông cũng đẹp cả. Bé với cái gương soi. Cái gương bé quá, nàng phải di mũi vào mặt gương, hơi thở làm mờ cả gương và nàng phải soa tay mấy lượt nhưng cũng không sao nhìn thấy cả mặt mình, cái yếm trắng và cái đầu thắt lưng ở trong gương mờ. Bé nghĩ ra một cách là đưa cái gương thật nhanh từ trên xuống dưới; nàng mỉm cười vì làm thế thì nhìn thấy rõ cả mặt, cái yếm và dây lưng. Mỗi lần đưa cái gương xuống dưới thì nàng lại thấy mặt gương hơi sáng lên cả màu xanh của chiếc thắt lưng. Bé ngẫm nghĩ

nếu Đôi được trông thấy nàng với cái thắt lưng mới này thì Đôi chắc cũng phải hoa cả mắt. Nàng hơi buồn là nếu chỉ có dịp Tết mới dám mặc mà Tết thì nàng lại phải về quê nên Đôi không được nhìn. Bé cởi dây lưng rồi ngồi xuống cạnh cái va ly, gấp thắt lưng lại. Cái va ly ấy cũng của Mùi cho; tuy là một cái va ly cũ nhưng Bé cũng thấy nó sang lắm; cứ hôm nào có nắng mới là Bé lại đem cái va ly và hết cả quần áo ra trước cửa hàng phơi để khoe với mọi người qua lại.

Trong cái va ly, Bé để rất nhiều thứ và xếp đặt rất ngăn nắp. Tuy chẳng cần gì xếp lại, Bé cũng lấy hết cả các thứ trong va ly ra để được cái thù xếp lại và ngắm nghĩa từng thứ một. Vả lại việc mới mua thêm cái thắt lưng và tim chõi xếp nó là cái cớ để nàng xếp lại cả va ly. Nàng mở cái hộp bánh bích quy, lấy ra mấy tập vải mẫu của hãng Samaritaine, Bé cũng không biết đây là cái vải mẫu; đã lâu lắm sang bên ông Kỳ rượu ở phố Phủ thấy trẻ con đương nghịch và có nhiều lầm, nàng đã cướp được ba tập đem về cất trong hộp rồi thỉnh thoảng lại giờ ra ngắm nghĩa. Bé thấy những miếng vải đó đẹp lắm song cũng chưa biết sẽ dùng những miếng vải ấy vào việc gì. Dưới cùng hộp là cái tranh quảng cáo cho bánh bích quy. Nàng đã xin được cái hộp bánh của cậu Ấm Hải; lúc về nhà mở hộp, nàng thấy lần trong giấy bóng có cái tranh. Nàng thấy tranh có vẽ một người tây còn trẻ, tay khoác một cô đầm cũng còn trẻ, có hai con mắt to và hai gò má đỏ hồng, hai người ngồi cạnh cái bàn có để rượu và bánh. Bé đoán hai

người ấy là hai vợ chồng và nàng lại thấy rõ là hai vợ chồng ấy mới lấy nhau. Nàng nghĩ thế và nàng cho là chỉ vợ chồng mới lấy nhau mới ôm cõi nhau. Mỗi lần Bé nhìn cái tranh, nàng lại thấy ngưỡng ngượng, hơi thận; nàng lấy làm lạ là người Tây sao họ lại đem về hai người đàn ông, đàn bà ôm cõi nhau trước mặt mọi người, như thế rồi lại cho cái tranh vào hộp bánh không sợ trẻ con nhìn thấy. Giá lúc cậu Ấm Hải cho nàng cái hộp, nàng nhìn thấy cái tranh về thì không bao giờ dám nhận, nhưng về nhà nàng mới biết nên nàng không vứt đi, đem để xuống đáy hộp và úp chỗ có vẽ xuống dưới. Thỉnh thoảng xếp lại va ly nàng lại lật cái tranh lên n ấm nghĩa cái tay người đàn ông quàng qua cổ người đàn bà và thèn thận. Bé cho mà người đàn bà sở dĩ dỗ như thế chắc cũng vì thận lắm. Lần này Bé ngắm nghĩa cái tranh lâu hơn và thấy thận hơn vì nghĩ đến một ngày kia cũng được Đôi ôm lấy cõi nhau thế; cố nhiên là ôm vai nhau không có ai trông thấy (chứ không như hai người tây đầm kia); chỉ mới đặt bàn chân lên nhau đã thấy thận chết người rồi, nếu Đôi ôm lấy vai nàng thì không biết sẽ thận đến thế nào. Bé đặt úp cái tranh xuống đáy hộp, lấy cái tập mẫu vải phủ lên trên rồi thôi không nghĩ nữa.

Bỗng nhiên Bé vơ lấy hết cả các thứ để bừa bãi chung quanh người ăn vào va ly một cách hồn độn, khóa lại chỉ trừ cái giây lưng là để ở ngoài. Bé đưa mắt nhìn ra ngoài và hơi lo có cơn mưa. Nàng chải đầu, vảo khăn lấy chiếc khăn lụa hoa che mắt rồi cuộn cái giây

lung mới cho thắt nhỏ, nhét vào túi áo trong. Bé vừa sực nghĩ ra là bỏ cái giày lung vào túi áo lúc đến gần bên đò mới thắt, như thế Đôi có thể nhìn nàng với chiếc dây lung mới mà người ở xóm không ai biết. Vì thế nàng định đi ngay sang bến Trò để khoe với Đôi cái thắt lung mới.

Bé khóa cửa ngoài, cơn mưa đưa đã gần tối nhưng Bé không dám đi nhanh; gặp bác hai Liên, nàng đứng lại, nói truyện một lát rồi lại chạy sang bên cụ Huế bai. Bé làm như chạy sang chơi các nhà ở xóm chứ không phải đi đâu. Rồi nàng sẽ ra chợ đi về phía nhà bác Bút. Nàng mừng thấy nhà bác Bút đóng cửa và đi quẹo ra phía con đường đi ra bến Trò.

Gần đến làng cụ Quận, Bé dừng lại và lấy dây lung ra thắt, gió thổi mạnh và trời tối sầm lại, nhưng lúc đó Bé không sợ có cơn mưa nữa. Những đầu dây lung bay phấp phới trong gió, nền trời tối lại càng làm cho sáng thêm màu hoa lý của chiếc thắt lung. Gió mạnh thổi rắn vải vây vào đùi khiến Bé bước vướng vướng. Gần đến lúc gấp Đôi để khoe chiếc dây lung mới, Bé lại thấy bắt đầu ngượng. Nàng lại mong lúc đó mưa ngay xuống để có thể đến với Đôi được tự nhiên lấy cớ là chạy đến có chỗ tạm lánh mưa. Lúc đó gió thổi từ phía sau người lại, các đầu dây lung cứ bay tỏa ra trước, Bé trông đẹp và sang một cách lộng lẫy quá.

Đôi thấy đã chiều và trời sắp mưa, toan về thì trông thấy Bé.

Đôi ngửa mặt sung sướng nhìn Bé đi xuống bờ sông: Người Bé in lên nền trời mây đen, nên cái khăn che

mặt trắng hắn lên. Cái khăn trắng rung rung trong gió và các đầu dây lung xanh bay tỏa ra hai bên người nàng; Đôi cũng để ý đến chiếc dây lung mới và thấy Bé đẹp khác hẳn mọi ngày. Lòng chàng vui rỗi rất nhưng chàng lại bảo Bé :

— Có mau mau mà về, giờ bao giờ nơi rồi.

Bé bước chân xuống thuyền nói :

— Không mua bán gì hôm nay cả. Đi sang làng Thảo về đến làng cụ Quận thấy sắp mưa phải rẽ vào đây mượn cái nón. Có nón không?

Đôi mỉm cười nhìn Bé rồi lại nhìn cái thắt lung mới, ngâm nghĩ một lát rồi nói :

— Hôm nay quên đem nón. Ngồi đây một tí đợi tan cơn hãy về. Cứu này thi chắc không mưa đâu mà sợ.

Cả Đôi và Bé cũng không ai để ý đến chỗ vô lý của câu nói: nếu cơn không mưa thì cần gì phải ngồi đợi cho tan cơn. Bé ngồi xuống và thấy thích là lần này Đôi không nhìn vào mặt nàng mà lại chỉ nhìn cái dây lung mới; Đôi cũng quên cả hỏi xem mắt nữa. Đôi thi thấy không cần bảo Bé lật khăn vì đã có gió lật hộ; chốc chốc gió lại lật chiếc khăn lên một lúc và chàng lại được nhìn mặt Bé. Đôi lại nhìn cái dây lung rồi ngừng nhìn mắt Bé, cứ thế đến hai ba lượt rồi mỉm cười. Bé gắt :

— Cười cái gì? Sáu hào ruồi đấy.

Đôi nói :

— Đẹp nhỉ, Nhưng tôi cười cái khác cơ.

— Cái khác là cái gì?

Đôi đáp vắn tắt :

— Đẳng ấy biết rồi.

Rồi chàng giơ tay với một đầu
đây lưng, soa soa trong tay ngắm
nhìn :

— Đằng ấy hoang nhỉ ?

— Hoang gì. Người ta mua về để
mặc Tết. À mai kia, tôi phải về quê
ăn Tết.

— Sao không ăn Tết ở đây cho vui.

Tuy là về quê ăn Tết chỉ độ dăm
đây ngày ngắn hơn quãng thời gian
giữa hai lần gấp Đôi, mà Bé cũng
thấy buồn bã trong lòng và lần này
đến có vẻ như từ biệt Đôi dễ di
lâu xa và lâu lắm, Bé nói :

— Về nhà quê ăn Tết thích lắm
shú. Nay làm thế nào bây giờ, mưa
tới nơi rồi kia. Con khỉ, thế mà
đám nói mề là giờ không mưa.

Đôi cười sà :

— Mưa thì chui vào khoang.

Mưa nặng hạt, gió thổi mạnh mà
cái khoang lại thấp và chật. Hai
người phải ngồi thu mình ở tận
phía trong nhưng cũng không tránh
được uột cả chân. Nước mưa rào
rào trên khoang, bắn cả nước vào
miết Bé và Đôi. Những hạt mưa to
và mau đến nỗi làm đục cả miết
mưa sông. Bé và Đôi ngồi yên bị
bao trùm bởi mưa rơi mờ khắp
quanh thuyền và tiếng rào rào trên
cái khoang không ngót, hai người
thấy xa hắn thế giới bên ngoài và
say vừa rét vừa ướt cũng mong cứ
mưa thế mãi. Đôi nhìn Bé :

— À quên mất, cho người ta xem
mắt nào.

Bé gắt :

— Mưa thế này thì xem gì.

Nói thế nhưng nàng cũng đưa tay
đặt khăn lên và đặt hắn hai đầu
khăn vào cái vành khăn vấn cho

gió khỏi thổi hắt xuống. Đôi vừa
nhìn Bé vừa ngầm nghĩ. Quả tim
chàng đậm mạnh. Chàng thấy không
lúc nào tiện bằng lúc này để ngô
tinh yêu cho Bé biết.

— Hừ, mắt sao độ này đỡ hắn ra ?

Bé cũng nghĩ nếu Đôi lúc này có
đặt tay ôm lấy vai nàng như trong
bức tranh ở hộp bích-quy thì nàng
cũng không ngượng lắm.

Khoang chật nẹn hai người phải
ngồi sát gần chạm người vào nhau.
Mưa to như thế kia, chắc không có
ai ra bến đò làm gì. Bé thấy là một
cơ hội ít khi có và lấy làm khó chịu
rằng cả đến việc dầm lèn chân nàng
Đôi cũng không nghĩ tới nữa. Bé
lại nhìn trời mưa, nói :

— Mưa thế này thì biết bao giờ
cho lạnh.

Nàng lại ngồi sát vào người Đôi
một tí.

Đôi cũng nhìn trời mưa :

— Không khéo bão rót mất.

Rồi Đôi cũng nghiêm người cho
vai chạm sát mạnh thêm một tí vào
vai Bé. Chàng gật gù nói :

— Bão rót thì đến mấy ngày mới
tạnh. Mưa này mà có bão kè thì
lạ thật.

Chàng lại gật gù nữa như có vẻ
lấy làm lạ về điều đó nhưng chỉ cốt
vai mình cọ vào vai Bé. Bé nói :

— Mưa uột hết cả vai rồi. Sao
đằng ấy lại quên không đem nón.

Đôi giơ tay đặt lên vai Bé :

— Ủ, uột cả vai rồi.

Đôi cứ để yên tay mình trên vai
Bé. Một lúc sau Đôi dịu giọng hỏi :

— Đằng ấy có lạnh không ?

Bé gắt :

— Lạnh gì, đương nóng ran cả người dày.

Bé giật mình đến thót một cái, làm Đôi hốt hoảng vội vàng bỏ tay ra, ngồi thẳng lên.

— Chết tôi rồi, nó thôi.

— Cái gì thôi.

— Cái thắt lưng.

Đôi cười :

— Ngờ gi. Làm người ta hết cả hồn via tướng có ai đến.

Bé cau nét mặt, nhìn một mảnh loang xanh trên yếm trắng :

mưa nhung nàng khó chịu là vì đã ao ước mãi, mong đợi mãi mới đám mua cái thắt lưng mà lại bị cái thắt lưng hỏng, lại vì báo hức mua quá quên xem xét cái thận nên bị bà Lục đánh lửa. Đem cắt vào va-ly thì mỗi lần giở ra nó lại nhắc nàng nhớ đến cái bù đũa bị lửa vì bắp tấp, Đôi nói,

— Sao minh không xem cần thận rồi hãy mua ?

Lần đầu tiên Đôi gọi Bé là minh nên phải nói một câu cự Bé cho đỡ bớt vẻ thùn mập. Bé rút mạnh cái



— Chứ không hết hồn via à ? Giời đất ôi ! Cái thắt lưng sáu hào ruroi.

Bé vội vàng cởi dày lưng, sợ nó loang hết cả cái yếm. Đôi yên tâm và mạnh bạo hơn, lại giò tay đặt lên vai Bé. Bé như không chú ý đến việc Đôi để tay lên vai mình, đưa cái thắt lưng ra ngoài mưa cho nót hết rồi vắt và thấy nước thôi ra xanh lè. Tuy trong người mê man vì sango sướng. Bé cũng thấy tức dày ứ lên cổ. Nàng không tiếc gì số tiền

thắt lưng mấy cái như muốn xé tan cái thắt lưng.

— Im đi, người ta đã tức lắm rồi, lại còn đay nói nghiến cái gi. Nay, thế này là xong.

Bé vừa nói vừa vứt mạnh cái thắt lưng xuống giòng sông và nhin nó trôi đi. Khi cái thắt lưng trôi khuất vào trong mưa, Bé nhẹ hẳn người, hết cả tiếc tiền, hết cả ngượng như là không thèm mua dày lưng báo giờ. Bé nhìn xuống yếm và thấy mấy

còn cái vết xanh; cũng may vết xanh mới loan ra có một tí, giặt chắc sẽ hết ngay. Bé lại sáu người vào Đỗi. Đỗi cúi đầu nói:

— Tôi mua một cái thắt lưng khác biếu dẳng ấy nhé. Một cái cũng màu hoa thiên lý như cái này nhưng không thôi.

— Tốn chết.

— Không, tôi có tiền mà. Nào dẳng ấy nhậu đi bảo. Cười đi chứ, mặt cứ phụng phiếm thế này khó chịu chết.

Rồi Đỗi lấy tay lay lay người Bé mấy cái. Bé ngửa mặt thành ra má nàng đặt vào má Đỗi. Nàng gật gật và mỉm cười. Cũng như lần đầu tiên, nhưng lần này rõ ràng hơn nhiều, Đỗi cảm thấy một thứ gì rất nồng nàn tỏa ở da thịt Bé ra và hợp với chàng lăm. Chàng thấy trước khi lấy Bé làm vợ rồi, đầu gối tay ấp, đến mấy chục năm cũng không sao chán được cái hơi nồng nàn của người Bé mà hơi ấy chàng chỉ thấy có riêng ở người Bé thôi.

Đỗi nói :

— Thế ngày kia đến lấy thắt lưng nhé ?

Bé thảng đầu lên, nói :

— Thế bây giờ dẳng ấy cho em về nhé.

Khi nói đến tiếng « em », Bé lại thấy thận và sung sướng hơn cả khi má nàng chạm vào má Đỗi. Đỗi kéo tay mình về, nhìn trời mưa đã hơi ngót, nói :

— Ủ thoi, mình về.

Chàng thò tay ra dẳng sau khoang :

— Lấy cái nón này mà đội cho đỡ ướt.

Bé nhìn thấy Đỗi kéo ra một cái nón thật, không phải Đỗi nói đùa, Bé cốc mạnh một cái lên đầu Đỗi :

— Rõ thật, thế mà . . . Đỗi nói dối.

Đỗi cúi đầu xuống, lấy tay xoa đầu và cười xòa :

— Thế dẳng ấy có đi làng Thảo về không. Giờ đánh đứa nào nói dối trước nhở.

Bé ngượng nồng bừng cả mặt, và tức Đỗi đã nhiếc rủa mình và biết đích là mình chỉ cốt đến đè khoe cái dây lưng mới, giờ tay toan cốc đầu Đỗi cái nữa, nhưng bị Đỗi nắm được lấy cổ tay vặn xuống. Đỗi nghiên răng bóp thật mạnh vào cổ tay Bé đau nhói lên. Nàng cựa quậy cánh tay đè gỡ ra. Đỗi vừa nói :

— Thua chưa ?

Bé nói :

— Thua thế nào được !

Rồi Bé dứt mạnh tay ra thành kéo cả người Đỗi ngã về phía mình nhưng Đỗi vẫn không buông tay lại bóp mạnh hơn làm Bé đau quá. Bé đâm cáu thật và giơ bàn tay kia mím môi mím hơi véo một cái thật mạnh vào người Đỗi :

— Đồ vũ phu, có buông người ta ra không nào !

Tuy Đỗi đã thả lỏng cổ tay Bé mà Bé cũng không nghĩ đến kéo tay ra yên lặng như thế một lúc rồi Bé nhẹ đầy Đỗi ra, ngồi thẳng lên, kéo cánh tay áo rồi ngồi nhìn vào chỗ cổ tay bị một vệt lắn đỏ. Đỗi cũng nhìn vào vệt đỏ nhưng không nói gì. Cả hai người đều tránh nhìn mặt nhau. Sau cùng, Đỗi cầm cái nón đặt vào tay Bé. Bé cầm nón, chui đầu ra ngoài rồi đứng ở ván thuyền quay nhìn Đỗi. Đỗi cũng ngưng nhìn Bé. Hai người yên lặng nhìn nhau thế một lúc lâu. Bé mỉm cười ngượng nghịu một cái, cúi nhìn xuống ván thuyền.

Đi đến gần nhà bà Ký Ân cạnh chợ xóm, Bé mới sực nghĩ ra là mình quên chưa kéo cái khăn che mắt xuống.

Bé vừa về đến cửa nhà thì có tiếng Nhỡ reo lên :

— Dày rồi !
Bé giật mình hỏi :

— Gi thế anh ?
— Cô sang ăn cơm. Cả nhà đợi. Cô đi đâu thế ?

Bé bất giác nhìn xuống chỗ bát lửng, nói :

— Tôi có đi đâu đâu. Tôi chạy ra kia, bị mưa nên bây giờ mới về được.

Nhin thấy мам cơm có món giả cầy và đĩa thịt chân giò luộc, Bé ngạc nhiên. Bác Lê gái thấy vai áo Bé ướt đầm nước, nói :

— Khô con gái tôi chưa, uớt cả thế kia. Về bên nhà thay áo đã.

Bé ngồi ghé bên cạnh мам :

— Con không sao, bu để mặc con.
Sao bu độ này hoang thế ?

Nàng nói đến đĩa thịt để xoay câu truyện sang việc khác để mọi người khỏi hỏi mãi về nàng. Bác Lê gái nói :

— Hoang đâu, thưa lộc quan Đốc đấy. Mua hai cái chân giò biếu quan Đốc một, quan Giáo một thi quan Đốc lại vừa ra tàu về quê ăn Tết. Tao đem cả hai cái biếu quan Giáo nhưng quan chỉ nhất định lấy có một cái.

Rồi bác lại nói khoe lại một lần nữa với Bé về việc ông giáo rải án cần với bác, khen bác nhà nghèo mà cũng cố nuôi được con đi học và Tý (theo lời ông giáo nói) học thông minh lắm.

— Quan lại bảo nếu không đủ tiền thì cho Tý sang ở hầu hạ việc vặt, quan lại dậy cho. Cũng may nhờ phúc thần Đa nên được quan đê về đến nhà ta như thế này.

Sự thực ông giáo đã để ý đến bác Lê gái không phải vì nhờ phúc thần Đa như bác tưởng. Hôm đầu tiên bác đi bán bánh cuốn thay Bé, thấy Bé nói nhà ông giáo cũng thỉnh thoảng mua bánh, bác đem bánh đến nhà ông giáo trước tiên. Lúc đương bốc bánh cho vào đĩa thì ông giáo tình cờ đi qua thấy bác rách rưới bẩn thỉu mà lại lấy tay bốc bánh không như cô Bé bán hàng mọi ngày vừa sạch lại vừa có ý tứ lấy đũa gấp. Bán ở các nhà sang, Mùi đã dặn Bé phải lấy đũa gấp nhưng Bé quên không dặn lại mẹ. Nhìn thấy thế, ông giáo đứng lại :

— Hừ, sao bác lại...

Bác Lê gái tưởng ông giáo đứng lại hỏi bác sao hôm nay lại đi bán hàng nên bác ngừng lên :

— Bầm quan lớn, vắng, Cô Mùi đi cân gạo, cháu Bé bận ngồi hàng nên con phải đi bán thay. Bầm quan lớn cả nhà phải làm ăn vất vả mới đủ tiền cho cháu Tý sang nhờ quan lớn dạy bảo cho.

Bác làm như việc Mùi đi cân gạo, việc nhà của bác, ông giáo đã biết cả rồi. Không mấy khi được ông giáo đứng lại hỏi đến nên bác sung sướng và hỏi luôn ông giáo về việc Tý :

— Bầm quan, quan xem cháu Tý nó có học được không ạ.

— Hừ thằng Tý...

Về thằng Tý thì ông giáo nhớ lắm vì đã nhiều người nói cho ông rõ về tình cảnh nhà nó. Thì ra người đàn bà rách rưới kia là mẹ thằng Tý :

— À, thằng Tý là con bác ?

Mắt bác Lê sáng hẳn lên :

— Bầm quan lớn vắng ạ. Cháu có tám đứa con, nhưng chỉ có nó là... Cò Mùi, ông giáo Đông đều bảo

nên cho nó đi học. Nhà cháu nghèo quan lớn xem cháu có học được không. Nếu nó...

Ông giáo thấy bác có vẻ rỗi rít vì cảm động, tay bác nhấc bánh lên lại bỏ xuống, và mắt chớp nhanh, và hình như hơi ướt nước mắt.

— Tháng Tý nó học sáng dạ lắm. Nó học một ngày bằng đứa khác học ba ngày.

Bác Lê gái cúi mặt xuống, úa nước mắt rồi lấy tay sỉ mũi hắt một cái mạnh, làm ông giáo vội đứng lùi ngay lại. Bác Lê gái quệt tay một cái vào váy rồi bốc chiếc bánh cuốn cho vào đĩa. Ông giáo vào nhà bảo con gái ra chọn lấy chiếc bánh khác và ở dưới cùng, nhưng sáng hôm ấy, riêng ông, ông không ăn bánh cuốn.

Hôm nay đưa chàng giờ đến biếu, ông giáo cũng lại nhắc đến chỗ Tý ngoan, chăm học và sáng dạ. Bác Lê gái vì thế sung sướng hơn cả ngày bán lợn. Bác đã có lúc nghĩ đến việc mua rượu cho chồng uống nhưng thấy chồng hình như không nghĩ gì đến rượu nên bác lại thôi. Bác Lê trai thì hôm ấy lại nghĩ đến việc uống rượu nhiều hơn là hôm bán lợn. Nhất là hôm nay trời cũng mưa to. Bác mới nghĩ ra được một cách mới và nếu cách ấy được thì cả đời không những bác không khổ sở vì rượu nữa mà lại sung sướng vì rượu. Cách ấy giản dị lắm và bác lấy làm lạ sao bây giờ mới nghĩ ra. Bác nghiệm ra rằng uống xong một chén dầu thì trong người bàng hoàng dễ chịu ăn ngon miệng, uống chén thứ hai thứ ba say đậm hơn và dễ chịu hơn nhưng lại phải cái say mê bắn đi và đánh chửi vợ con. Bây giờ bác chỉ uống một chén thôi, tuy say không thù bằng khi

uống hai ba chén nhưng cũng là say đủ để thú và ăn ngon miệng mà chiều nào cũng được uống. Bác nhớ lại một hôm Tết mấy năm trước, tinh cờ đến nhà ông Hàn Điem được ông cho uống một cốc rượu mùi. Bác không nhớ lại rõ cái thú say như thế nào nhưng có một điều chắc là ngày hôm ấy bác vẫn đi mừng tuổi các nhà, không xảy ra chuyện gì. Nhưng lần khào mãi, bác chưa dám nói ra với vợ. Đến lúc bắt đầu ăn thì biết không nói được nữa, lại phải đợi đến hôm Tết mới có dịp thử cách mới đó. Cũng may Bé lại đi đâu chưa về, phải đợi thêm một lúc nhưng bác cũng chưa dám nói. Bác bảo Bé:

— Đi về mà thay quần áo đi. Chúng ta đợi cũng chẳng sao. Mặc áo ướt rồi lại bị cảm sốt như hôm náo tháng Tý cầu lâm ở bến Trò.

Bác muôn kéo dài lúc đợi thêm một ít. Bé sang bên cửa hàng. Bác Lê trai đưa mắt nhìn vợ một cái, mím cười. Bác toan nói. Bác Lê gái chợt nghĩ có lẽ chồng mình đã mua dầu được chai rượu nào chẳng như hôm bán lợn.

— Nay nếu đã mua trộm được rượu thì đem ra đây cả nhà uống.

Bác Lê trai mừng rỡ; bác mím cười một cái thật tươi:

— Làm gì có rượu. Nay, ba mày, tôi mới nghĩ ra được một cách.

Rồi bác thong thả nói rõ cho vợ biết và dò ý từ vợ.

Bác Lê gái nhìn chừng chừng vào mặt chồng; hai con mắt phủ nhài quặt của chồng bác thấy như có dấu mưu mà đánh lừa bác. Biết đâu không là uống một ít kia đã say đê không sợ gì ai nữa và chạy đi mua thêm rượu về uống.

— Uống thì uống không sao.

Bác Lê gái nghĩ thế nhưng phải là do tự ý bác thuận mới được. Nhờ nhìn cha thương hại và nói với mẹ :

-- Hay bu cứ mua một ít về xem sao. Bu chỉ mua một chén thôi. Con cũng uống một tí. Bu cũng uống một tí cho vui

Tý cũng bênh cha nói chêm vào :

— Uống một tí không sao đâu bu à. Con cũng uống một tí.

Rồi Tý cười và cúi đầu xuống như để tránh cái cốc của mẹ.

Thấy vợ có vẻ buồn, bác Lê trai mừng rỡ và nói dùa :

— Mua có một chén mà đứa nào cũng chỉ uống một tí cho vui thì còn gì phần tao nữa.

Bác Lê gái cũng cười vui vẻ :

— Chúng mày đứa nào cũng về hè với bố. Tao cũng đến chết với bố con mày thôi. Thôi tao đi.

Nhớ nói :

— Bu dè con đi mua cho.

— Mày đi thi ai đám bán. Mày lại mua một chai to về thì đến chết tao.

Bé thấy mẹ ở cửa đi ra tay cầm cái chai không vội hỏi :

— Bu đi mua gì ?

— Tao đi mua rượu.

— Bu đi mua rượu ?

— Ủ tao đi mua rượu cho bố mày uống.

Bé lật khăn che mắt, nhìn mẹ mỉm cười. Bác Lê gái hỏi :

— Mày cũng muốn uống à ?

— Không, con uống vào đau mắt chết. Phải đấy hôm nay có chân giờ, thầy uống một ít rượu cho vui.

— Lại mày nữa. Tao cũng đến chết. Thôi tao đi.

Bác đi thẳng đến nhà ông Năm Bụng. Thực ra hôm nay chính bác, bác cũng muốn uống rượu vì thế bác cần mua rượu lâu dẽ uống hơn. Bà Năm Bụng đương ngồi thấy bác Lê đi vào, vội vàng đứng dậy, dắt hai đứa con vào buồng. Bà tưởng chồng mình đã bán rượu cho bác Lê trai và bây giờ bác Lê gái vác chai không đến làm tang chứng để mang chồng mình. Ông Năm Bụng thì không sợ hãi gì, ông cất tiếng hỏi :

— Bác mua rượu để cúng ?

— Không tôi mua cho thầy cháu uống.

Ông Năm Bụng hờ hững một tiếng nhưng nét mặt ông vẫn không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bán xong ông đứng ở cửa nhìn theo bác Lê gái và những nét răn ở dưới mắt của ông răn ra như mím cười.

Cụ Huế Hai đương ngồi ở hực cửa hát nghèo ngao. Cụ đã uống xong bùa rượu chiêu nhưng vì cụ Huế Cả đi sang phố Phủ vắng nên cụ không sang sinh sự để cãi nhau được. Cụ dành ngồi hát. Mọi người đều thấy rằng nếu không có cụ Huế Cả thì cơn say của cụ Huế Hai rất dễ chịu; cụ ngồi ở cửa hát đủ các giọng Huế và tiếng hát cụ nghe hay và buồn lắm : gấp ai cụ chỉ nói dùa. Thấy bác Lê gái, cụ chạy ngay ra rồi kéo thắt lưng :

— Có rượu đây à, cho lão này uống với.

Cụ nhắm mắt lại một lúc lâu rồi lại mở to ra gần như rách cả kẽ mắt, con ngươi cụ đưa đi đưa lại thật nhanh. Mắt cụ tròn xoe và long lanh như mắt mèo; cụ uốn éo gần như ngã nhưng khống ngã và cụ hất bàn tay một cái vào mặt bác Lê :

— Mua rượu cho chồng uống đây à ?

Rồi cụ hát to vang cả phố theo giọng hát ru Huế :

— Ai kèu nheo nhéo bên sông,
tôi còn mua rượu cho chồng tôi
xơi.

Và cả phố ai cũng ngạc nhiên
bác Lê đi qua, tay cầm chai rượu.
Về đến nhà, con cái ngồi ở mâm
đều reo lên. Chỉ có bác Lê trai là
ngồi im. Thấy các con đứa nào
cung vui mừng vì mình được uống
rượu, bác cảm động. Trong mâm lại
có đồ nhâm ngon. Giá nhà giàu để
chiều nào cũng có rượu ngon với
thức ăn ngon như thế này, vợ con
quây quần quanh mâm, vui vẻ như
hôm nay, thì càng có nhiều con càng
vui. Thoáng một lúc bác thấy nao
nao nhớ Tuất đứa con trai của bác,
năm sáu năm trước vì đói kém
phải bán cho cụ đồ Vinh làm con
nuôi ; Tuất ở với cụ đồ Vinh được
ăn no mặc ấm nhưng lúc này bác
lại thấy thương Tuất. Bác đưa
mắt nhìn vợ đương chăm chú rót
rượu ra hai cái chén cho vừa đầy,
trong chai còn thừa một ít để hắt
ngay xuống đất. Bác Lê gái bưng
cốc đưa cho chồng :

— Mời thầy nó xơi.

Bác Lê trai đỡ lấy cốc đưa lên
môi nhìn vợ nói :

— Bu mà...

Bác Lê gái cũng nâng chén nhìn
lại chồng mời :

— Thầy mà...

Bác Lê trai nhấp một ngụm nhỏ
và thấy ngọt như người khát được
uống nước suối. Bác gái cũng uống
một hụm và cay chảy cả nước
mắt. Bác Lê trai toan nói :

— Giá lúc này mà có cả thằng
Tuất...

Nhưng bác không dám nói ra sợ
vợ buồn. Bác lại cảm động vì hôm

nay lần đầu tiên trong đời được
vợ chiều mua rượu cho mình uống.
Bác thấy nước mắt đã rung rung
trót cả mắt và bác chớp luôn đê
khỏi khóc ; Bác Lê gái thì tưởng
chồng vì uống rượu nên cay mắt.

Nhỡ cũng nhắc chén uống một
ngụm to. Chàng uống được rượu
nhưng không mấy khi dám uống
chỉ trừ những lúc ăn giỗ ở đâu
hay hôm nào kéo xe đi đâu thật xa
trong người mệt mỏi. Bác Lê gái
bảo Bé :

— Đầu mắt gì. Uống một tí cũng
không sao.

Né mẹ, Bé cũng nhấp một ngụm,
ngẫm nghĩ một lát rồi lại uống
thêm một ngụm nữa và sau khi
nhai xong miếng thịt luộc, Bé lại
nhắc cốc uống một ngụm thứ ba.
Bác Lê gái vội giằng lấy chén :

— Uống gì mà uống thế. Đau
mắt chết.

Nói vậy nhưng sau khi uống,
bác lại đặt chén bên cạnh Bé. Bác
uống thế là say lắm rồi và thấy Bé
uống được rượu, bác hy vọng Bé
tiêu thụ được hết chén để bác
Lê trai không có rượu uống thêm.
Bác đã thấy choáng váng hoa cả
mắt ; bác nghĩ nếu hôm nay chồng
có say như mọi lần, phải đánh
nhau một trận kịch liệt thì cũng
đánh nhau chơi, không sợ gì.

Bác Lê trai đã uống gần cạn chén
và đã thấy trong người phiêu phiêu
để chịu. Bác thấy cái lối uống ít
rượu có lẽ thành công và ngẫm
nhĩ trước đến cái thú buổi chiều
nào cũng được ngồi khè khà với
một đĩa lạc rang hay đậu phụ
chấm mắm tôm. Tuy say thế còn
thêm thêm không thù hận như khi
uống hai ba chén nhưng bác cùng
tự an ủi là cái say nhẹ nhàng
một cái thú khác.

Ăn cơm xong cả nhà ngồi đợi. Yên lặng một lúc khá lâu rồi bác Lê trai mới chợt nhận thấy vợ và mấy đứa con lớn ngồi nhìn bác như rinh trộm, bác bật cười. Bác Lê gõ cốc một cái vào đầu Tý :

—Ồ, không việc gì ?

Tý nói :

— Thị con đã bảo bu. Mai bu lại mua rượu cho thầy uống nhé.

Bác Lê trai với cái điếu cày kéo một hơi dài rồi thở khói ra che mờ cả mắt :

— Thằng Tý nói hợp ý tao. Mai bu mày mua đậu phụ về nướng chấm mắm tôm về uống thử một bữa nữa xem sao.

Bác mím cười nói tiếp :

— Chiều nào cũng uống thử như thế.

Cho đến lúc đi ngủ cũng không xảy ra truyện gì. Nhỡ say bàng hoàng nên không nghĩ đến đi ngủ; chàng ra ngồi ở gốc đa và cất tiếng hát chèo theo tích Lưu-Bình Dương-Lẽ. Gió hơi lạnh nhưng chàng say nên không thấy lạnh. Giọng hát có hơi rượu vào. Nhỡ lại thấy trong hồn mọi khi. Chàng cất tiếng hát thật to dề Mùi ở trong chùa Hán nghe thấy. Nhỡ ngồi hát thế chỉ cốt dề Mùi nghe; chàng tưởng mình cũng như chàng Trương-Chi, có lẽ vì vậy nên Nhỡ bao giờ cũng tránh hát bài « Anh Trương-Chi » sợ hát thế có vẻ lố quá.

Ở nhà trước cửa, ông Ninh-Ký từ chiều đã lo sợ mất ngủ. Cụ Yeng ngồi ngóng ngóng đợi. Đợi mãi nhưng là lùng thay không thấy có tiếng cãi nhau mà lại có tiếng Nhỡ hát rangling ở đầu cầu đưa lại. Cửa hàng

cụ hôm nay không có khách; ngồi một mình trong gian nhà rộng với bốn năm cái phản trống không, gió lạnh lọt qua hai cái cửa gian làm rung rinh cây đèn treo và ánh đèn mờ tỏ, lại nghe tiếng hát than vãn, cụ chợt nhớ đến chồng và thấy liu hiu buồn.

Bé năm ở bên cửa hàng bánh cuốn, cũng không ngủ được. Từ lúc ở bến đò về, ngồi ăn cơm đồng đũ cả nhà, ăn thức ăn ngọt lại uống rượu, vui mừng vì việc cha nàng uống rượu mà không đánh đậm vợ con nữa, Bé vẫn cảm thấy mình sống riêng rẽ với cái vui sướng. Tuy Bé chưa có thì giờ nghĩ đến nhưng nàng vẫn biết là nỗi vui riêng ấy vẫn nằm yên trong lòng mình. Đến lúc về nhà, đóng cửa cần thận rồi, Bé mới thấy quả tim bắt đầu hồi hộp. Nàng đi chập choạng步 vì say rượu nửa vì sung sướng. Nàng rầm xuống ô rơm, mặt ngửa, mắt mờ to nhìn vào trong bóng tối, Bé lắc lắc bàn tay phải và thấy còn hơi đau ở cổ tay; nàng đặt tay lên ngực vào chỗ mà ban chiều Đỗi vừa úp mặt vào rồi lắc đầu một cái và thở dài. Lần đầu tiên trong đời Bé đã được một người con trai ôm lấy mình; nàng ôn lại trong trí lúc Đỗi đặt tay vòng lấy cổ, lúc nàng ngả đầu đặt vào vai Đỗi, Đỗi cúi mặt chạm má vào má mình. Böyle giờ nghĩ lại thấy người nóng ran vì họen và sung sướng hơn cả lúc ở bến Trò.



Hai hôm sau, Bé lại sang tìm Đỗi để lấy cái thắt lưng. Hai người gặp nhau không nói gì và đều có ý ngồi thật xa nhau. Nhìn chung quanh

thấy không có người, Đỗi rút cái thắt lưng đưa cho Bé và làm hiệu bảo Bé cất ngay đi. Bé nhìn qua rồi ném vào túi áo trong.

— Đi tìm mua cà súng hôm nay đây. Trông nó giống như hết cái thắt lưng kia nhưng tôi đã thử rồi, nó không thôi đâu.

Bé đứng lên nói:

— Thôi tôi về đây.

Bé bước chân lên bờ. Đỗi gọi lại:

— Nay . . .

Đỗi ngập ngừng, đưa mắt nhìn chung quanh rồi nói như trong hơi thở :

— Tối hôm nay ở làng cụ Quận nhé.

Bé nói :

— Thôi, chịu thôi.

Nhưng Bé vẫn đứng yên trên bờ, không nhúc nhích. Đỗi cúi mặt nhìn xuống chân rồi lại ngừng lên nhìn Bé, bắt cầm một cái nói :

— Nhé !

Bé cầm đầu niyet cái nhẹ, nhưng cả nàng và Đỗi đều không biết đó là lắc đầu hay là gật đầu. Tối hôm ấy, lúc ăn cơm xong Bé cố ý ngồi lại bên nhà bố mẹ lâu hơn. Một là lúc nàng đi, mắt nàng được nhìn thấy cả nhà đã nằm yên, như thế yên tâm hơn, hai là nếu đi ngủ sớm lại trở dậy mở cửa đi chơi là một sự bất thường, ai thấy tất sinh nghi. Đằng này, ở nhà ra, nàng đi thẳng làm như chưa buồn ngủ, chạy sang chơi một vài nhà. Hai bên phố các nhà đã đóng cửa gần hết. Chỉ có một hai nhà còn mở cửa nhưng may không ai thấy nàng nàng đi qua. Đi qua khỏi nhà bà Ký-Ân đèn sáng trưng và vang lén tiếng người đánh tö-

tôm. Bé yên tâm vì từ đây trở đi không sợ gặp ai nữa. Đường đã tối, mắt Bé lại kém nên Bé lại phải đi lần từng bước. Tối hôm nay lại tối một cách đặc biệt, nếu có người cách dàm bước chắc cũng không nhìn thấy. Đến lăng cụ Quận, nhìn vào chỗ lăng lại càng thấy tối đen, đi trên đường không tài nào nhìn thấy người ngồi ở lăng. Bé yên tâm không sợ ai nhìn thấy nhưng bước đến gần lăng Bé lại bắt đầu sợ cuộc gặp gỡ Đỗi trong một đêm tối như thế này.

Bé đến đứng gần cái bia đưa mắt nhìn quanh. Trời tối không nom thấy xa nhưng Bé có cảm tưởng,



là Đỗi không có ở lăng. Có lẽ Đỗi tưởng nàng lắc đầu từ chối nên không ra chăng. Bé thấy ròn ròn sợ vì nàng vừa chơi nghĩ đến mà chỉ có một mình ở đây, gọi Đỗi thì nàng không dám cất tiếng gọi. Nàng ho nhẹ lén một tiếng và không thấy tiếng Đỗi trả lời, chắc cắn Đỗi không ra. Bé sợ tưởng như tiếng ho của mì h đã có ma nó nghe thấy rồi, nàng không còn hồn vía nào nữa, định quay ngay trở lên đường rồi chạy một mạch về nhà. Vừa lúc đó có cái gì chạm vai nàng; nàng giật mình một cái và khi nghĩ ra là Đỗi, nàng nhẹ hẳn người :

— Làm người ta hết cả hồn vía !
— Nói khẽ chút.

— Sao người ta ho lại không trả lời ?

— Ho thì người ta biết trả lời ra làm sao. Sao chậm thế, người ta đợi mãi.

Bé cũng gắt lại :

— Con khi sao lại hẹn ra đây ai biết thi chém.

Đối ra hiệu bảo Bé ngồi xuống cạnh cái bia :

— Tôi cứ tưởng đây ấy không đến. Không đến thì tôi đợi suốt đêm ở đây.

Đối cũng ngồi xuống cạnh Bé nhưng ngồi cách xa một ít. Một lúc lâu hai người yên lặng không nói gì. Chung quanh đêm tối phủ dày đặc ; tiếng dế gáy ran ở cổ và xa xa ở đâu có tiếng chó sủa. Ngồi trong đêm tối không nhìn thấy mặt nhau, Đối và Bé không thấy ngượng nhưng cả hai người đều sợ nên cứ chỉ thành rụt rè. Tay Đối sẽ ra một ít định tim tay Bé nhưng lại rụt lại ngay. Chàng có cái ý muốn đợi để Bé bắt đầu trước. Thấy việc ngồi với Bé trong đêm tối là táo bạo quá nên chàng phải cố giữ gìn, cho Bé khỏi sợ. Bé cũng ngồi yên hơi lấy làm lạ là Đối sao lại yên lặng thế ; nàng định ngồi sát vào người Đối nhưng chỉ nghĩ thế thôi. Người nàng vẫn không nhúc nhích. Một lúc lâu rồi Đối hỏi, giọng nghiêm trang :

— Hôm nào thi đằng ấy về quê ăn tết ?

— Hai mươi bảy.

Thế rồi Đối hỏi về việc nhà quê của Bé, những truyện viễn vông về đình đám ở làng Bé, tục lệ nuôi lợn, cúng thần. Bé cũng vui vẻ kể

chuyện cho Đối nghe và cả hai người nói về những chuyện rất thường nhưng thấy cuộc nói chuyện rất lý thú. Rồi Bé lại hỏi Đối về gia đình của Đối và những truyện có liên can xa gần đến Đối. Bé thấy cuộc gặp gỡ ban đêm này có lý lắm ; nếu không gặp thế này thì làm sao ngồi nói truyện với nhau lâu được. Nghĩ thế Bé không sợ hãi nữa và chân nàng đã tìm thấy chân Đối và dãm lên trên. Tay Đối một lúc sau đã nắm lấy bàn tay Bé và lúc mải nói truyện, thì các ngón tay cũng luôn luôn hoạt động : sau khi Đối nắm lấy các ngón tay Bé bóp mạnh một lúc lâu thì Đối lại thả tay ra và lại đến lượt Bé nắm tay chàng. Thấy Bé bóp hơi mạnh làm đau cả ngón tay mình, Đối bóp một cái mạnh hơn để báo thù ; nhưng cả hai người như chú ý đến và tuy đau tay lắm Bé cũng không kêu. Bé đã ngồi sát vào người Đối lúc nào không biết và tay Đối cũng đã đặt lên vai nàng, Bé ngửa mặt để cho tóc nàng chạm vào đầu Đối, mỉm cười nói :

— À hôm nào tôi đến xem nhà mình.

Đối bàn về cách thức để Bé đến chơi nhà mình được tự nhiên. Rồi chàng đặt tay lên vai Bé, hỏi :

— Bao giờ em ở hẳn nhà anh ?

Chàng lay lay người Bé mấy cái, giục :

— Bao giờ em ! ... Sao không đáp.

Bé xoay người rồi như một người vợ đối với chồng Bé đặt đầu vào vai Đối và nói trong hơi thở :

— Cái đó tùy anh.

đi chơi tết

truyện ngắn của Đỗ-Đức-Thu



CHÚNG tôi thường đi cạnh kau hàng giờ mà không ai nói một lời. Nhất là trong những buổi chơi đêm, và như đêm nay, ngồi ở nhà chiếu bóng ra.

Không gì thích hợp cho sự suy nghĩ, trầm ngâm, bằng những cuộc chơi đêm ngoài phố. Máy bức đường không ngăn cản làm con mắt, cảnh bất di bất dịch của đồ vật chung quanh không làm lầm lúc đến trước mình, tâm hồn như được thoái mái, rộng rãi, đi được xa hơn.

Hoặc chúng tôi có nói chuyện với nhau, thì cũng chỉ là những câu ngắn ngủi, xen lẫn những hồi ức thật dài, những mẩu tư tưởng khi minh bạch. Người nghe phải để mà hểu. Một người thứ ba đi

cạnh chắc khó lòng hiểu chúng tôi nói những gì.

Tôi lụa bước chân cho đúng tiếng giày của K. và theo đuổi mấy ý nghĩ về phim ảnh vừa xem. Rồi tư-tưởng miên-mao từ ý này sang ý khác, chúng tôi yên lặng kéo bộ suốt mấy phố dài.

K. hống nói :

- Còn năm hôm nữa.
- Còn năm hôm nữa.

Tôi đột nhiên trả lời như một tiếng vang. Thị ra chúng tôi cùng đang nghĩ đến năm sắp hết, và còn năm ngày nữa thì đến tết Nguyên-đán. Nguyên nhân ý nghĩ đó, có lẽ do chiếc máy khâu nhà thợ may đầu phố. Chiếc máy đêm nay làm việc khuya quá, lại có vẻ vội vàng. Qua cánh cửa hé, mấy người thợ còn ngồi xếp bằng trên phản bừa bộn vải màu. Ít lâu nay, quang cảnh đón-dịp của phố-xá, vể tấp nập của mọi người lúc ban ngày, các màu sắc lòe-loẹt của tranh tết, hoa tết ở các chợ, các ngã ba, làm chúng tôi tự nhiên phải xôn-xao như mọi người. Böyle giờ trong đêm khuya, một cánh cửa mở, vài căn gác sáng đèn, mấy người còn vội vã trên con đường mà chúng tôi đã coi như địa phận riêng của chúng tôi, của mấy thày cảnh sát và bọn phu xe kéo, bất giác lại nhắc đến cảnh năm vùng tháng hết.

— Minh bỏ phi nhiều thì giờ quá. Một đầu sang giêng, phải làm công việc gì mới được. K. nói.

Câu này hình như tôi đã được nghe K. nói năm ngoái, cũng vào dịp này Sang năm, nếu còn đi chơi với K. chắc tôi còn được nghe nữa. Mỗi năm gần hết là một dịp cho K. — và cho nhiều bạn tôi khác — nghĩ đến thời khắc trôi, tiếc ngày giờ, và dự định công việc cho năm sắp tới. Nhưng dự định phần nhiều chỉ là dự định. Riêng tôi nghĩ đến một tập văn, bắt đầu từ tháng giêng, định cho xong trong mùa xuân. Tới nay, nếu chuột, dán chưa ăn thì mươi trang đầu vẫn nằm lì trong ngăn kéo.

Như bào chữa cho tôi, A. cười nói :

— Trù tính một việc gì, cứ theo thế mà làm là một việc ai cũng có thể làm được. Minh khác người là chỉ dự định mà không có làm. Nghĩ đến là đủ rồi.

Đó là lời ngụy-biện của K. Mỗi lần anh không muốn tiếp chuyện ai, hoặc muốn dấu ý tưởng mình, anh thường quay câu chuyện đứng đắn ra khôi hài. Đó không phải ý thành-thực của anh, nhưng nhiều bạn vẫn hiền nhầm; K. đeo tiếng phù-phiếm. Tôi thấy trong câu nói một ý nghĩa chán-nản, một tấm lòng bức dọc đến nỗi tôi không còn can-dám cười theo.

Chúng tôi lại yên-lặng đi thêm một phố.

K. thở hắt ra một cái mạnh, như muốn vứt những tư-tưởng âm-u trong người :

— Mấy ngày Tết mình nên đi chơi xa, về những vùng thôn quê chẳng hạn, thì may mới còn thấy phong-vị

Tết. Ở Hà-nội tôi thấy chán lắm, xong mấy ngày tấp-nập sắp sửa là hết rồi. Đúng với lời một thi-sĩ bạn tôi : « Ăn tết, chỉ là sắm tết ». Anh có định đi đâu không ? ».

Tôi sực nhớ đến một câu chuyện cũ, phi cười. K. ngạc-nhiên nhìn tôi. Châm một điếu thuốc lá cùm mèng, tôi nói :

— Về đi chơi Tết, tôi có một câu chuyện buồn cười, mà làm thầy đẻ tôi phải khóc.

K. càng ngạc-nhiên hơn. Tôi tiếp :

— Hay nói cho đúng, làm các cụ thôi khóc Trước kia, chàng mỗi tháng, đẻ tôi lại khóc một lần, thầy tôi lại mang tôi là con vô-phúc, bất hiếu và nhiều danh-tử khác nữa. Chỉ vì tôi không chịu lấy một người con gái các cụ bỏ cho : con ông V... ở Bắc-Giang. Hình như các cụ cần dàn da với nhau, tìm hạnh-phúc cho con. Tôi không bết rõ có bé, nhưng sau cùng cũng phải băng lồng. Bằng lồng cho yên nhà, và định hết sức chậm ngày cưới lại. Rồi biết đâu...

Mùng hai Tết năm ấy, tôi đi mừng tuổi nhà vợ. Công việc tập làm rể, tuy không vui, nhưng cũng thấy hay hay, nhất là được dịp một cuộc đi chơi Tết. Xe lửa hôm ấy đông lắm. Toàn những người sạch-sẽ. Vé bẩn thiu của xe hạng tư cũng mất đi. Hành-khách phần nhiều là những người buôn bán, thuyền thợ, có lẽ mấy hôm trước còn lát-tả, chật-vật vì Tết, mà bây giờ cũng sảng sinh trong quần-áo còn in nếp gấp, và tôi gần còn phảng phất mùi long-não. Tiếng cười nó lẫn trong khói thuốc, những câu lẽ phép nhiều lúc đến cầu kỳ, thay cho ngôn ngữ hàng ngày. Một cảnh tượng thái-bình, no ấm tràn ngập xe,

những trán răn reo như cũng có vẻ tươi cười.

Tôi lèn xe hạng ba thì gặp Y. Anh đã biết tinh Y... mỗi khi gặp một người bạn, thì thường xoắn xuýt truyện-trò, tự nhiên như người con trai. Y. cũng lèn Bắc-Giang thăm một người bạn gái. Lẽ tất nhiên là chúng tôi nói chuyện. Y... không chút e-lệ, có lúc lại dùng cả tiếng Pháp. Cái vui lây sang tôi. Chúng tôi tính đến Bắc-Giang, sẽ đi chơi phố xem cảnh Tết trước khi đến nhà quen. Tôi tưởng-tượng : một ngày kia tôi sẽ cùng vợ về thăm nhà, trong một ngày Tết như hôm nay. Có khi lại kèm thêm đứa con nhỏ nữa. Nhưng chưa chắc đã được vui-vẻ như với Y. bây giờ.

Xe đỗ một người đàn ông lên. Người đây đà, mặt to, tròn, da hồng-hào, ria vền hai bên mép, áo gấm, bài ngà, trông đủ vẻ quan trọng. Hình như ông tự biết trọng-trách deo những thức đó trong một ngày Tết. Kính cần như một viên bồi tết, ông ngồi trước mặt chúng tôi. Một lúc lâu, cùi chỉ chúng tôi như làm ông chướng mắt, ông nhìn ra ngoài. Tôi chắc ông còn nhìn bóng chúng tôi trong miếng kính của xe, đang nghĩ đến tuổi xuân đã mất, hay đến mấy cô con gái bầu bĩnh của ông, lúc này đương nhìn hoa

đao mơ-màng đến chuyện lấy chồng.

Tôi Bắc-Giang, tôi còn đi chơi với Y... hẹn giờ cùng về, rồi mới đến nhà vợ. Đã thấy ông trên xe lửa ngồi đây. Cả ông lẫn tôi đều ngạc nhiên, nhưng cũng trấn tĩnh được ngay. Họ giới thiệu với tôi là một ông cậu. Hèn nào, giống bà mẹ vợ và mấy cô con gái lắm. Các cô suýt-soát bằng nhau, thập thò, rúc-rích ở nhà trong. Tôi cũng chẳng biết cô nào sẽ là vợ mình. Giá được tiếp chuyện ngay cô ấy, có lẽ lại thú-vị hơn ông chú, và nhất là mấy cậu em. Ít khi anh được mọi người chú ý như vậy ; họ săn sóc anh quá. Họ cho là lịch-sự, lẽ-phép, nhưng anh nhiều khi phải khó chịu.

Mấy tháng sau, nhà tôi nhận được thư thoái hôn.

Hình như ông cậu đã nói gì về chuyện trên xe, chắc có thêm bớt. Họ dò la thì thấy tôi nhiều tội... như hay đi chơi đêm như thế này, chẳng hạn.

K. vẫn yên lặng đi bên tôi.

Chẳng biết anh có nghe câu chuyện tôi vừa kể không. Một lúc lâu, anh nói :

— Sang năm chúng mình phải làm việc gì chứ.

ĐỖ-ĐỨC-THƯ

TRƯỚC MỘT CỬA HÀNG CƠM

Một người khách ở trong hiệu di ra một người sắp vào, thấy người ấy liền hỏi :

- Thưa ông ở đây giá tiền ăn có đắt không ?
- Rẻ lắm, tôi ăn có một hào mà họ đem lên cả một con gà.
- Thế nhưng cách bày biện có lịch sự không ?
- Lịch sự lắm, con gà họ đem lên cho tôi họ để vào trong một chiếc vỏ trứng.

L.V.L

kiêng

Mợ (núng nịu) — Sáng mai năm
mới cậu phải kiêng cho em đấy
nhé !

Cậu — Mợ giàn lầm ! Kiêng với
khem !

Mợ — Thôi ! Tôi biết cậu rồi !
Cậu vẫn minh !...

Cậu — Tôi cũng biết mợ rồi !
Mợ hủ lậu !

Mợ — Hù ! Hù lậu !... Có kiêng
có lành chớ !... Thế cái nạn ô tô
đầu năm, cậu không nhớ à ?

Cậu — Nan ô tô nào ?

Mợ — Cái nạn ô tô suýt chết
trưa hôm mồng một tết năm nay,
chúng mình về quê mừng tuổi thầy
mẹ ấy mà !

Cậu — Ủ ! Thế sao ?

Mợ — Cậu có biết tại sao xày
ra sự rủi ro ấy không ?

Cậu — Tại hôm ấy giờ mưa dầm
mà tài xế của mình lại tay lái non
chứ sao ?

Mợ — Không ! Không phải ! Chỉ
tại vừa sáng bánh mắt cậu đã kêu :
Chết chửa !

Cậu (cười ngọt cười ngọt) — Ấy !
Vì tôi kêu chết chửa nên mới chưa
chết, nếu không thì đã chết nghèo
rồi còn đâu !

Mợ — Cậu chỉ nói rõm ! Lại điều
này nữa : Cậu có biết tại sao suốt
năm nay chúng mình cãi nhau luôn
không ?

Cậu (cười) — Tại mợ cứ ương
ương, giàn giàn quanh năm chứ gì ?

Mợ — Cậu ương giàn ấy có được
không ?

Cậu — À tôi hiều rồi ! Tại hôm
mồng một tết mợ cứ cau có mắng
dầy tớ...

Mợ — Không phải ! Tại sáng
hôm mồng một cậu buột mồm nói :
Khỉ quá !

Cậu — Nói khỉ quá thì sao lại có
liên can tới sự cãi nhau được.

Mợ — Đã nhăn nhó như khỉ thì
giữ sao được khỏi cãi nhau.

Cậu — Còn gì nữa, kè nốt đ.

Mợ — Lại sáng hôm mồng hai,
trong khi tôi đi lễ chùa, cậu bắt nó
quét nhà.

Cậu — Nhà bần ngập những xác
pháo chẳng quét đê « mà thò ».

Mợ — Ấy thế, quanh năm buôn
bán mới lô lồng chồng.

Cậu — Khô lầm, mợ giàn lầm.

Mợ — Tôi giàn mặc tôi. Nhưng thế nào mai cậu cũng phải kiêng cho tôi đấy. Không có thì khổ cho tôi.

Cậu — Vâng thì kiêng. Còn kiêng điều gì mợ dặn nốt cả đi.

Mợ — Khi mới dậy, cậu nên mặc áo đen hay áo gấm vào ngay, chứ đừng vận áo trắng và cậu lúc nào cũng vui tươi chứ đừng buồn rầu.

Cậu — Hết rồi chứ. Tôi nhắc lại những điều phải kiêng cho mợ nghe hể thiếu thì mợ bảo nhé... Nhưng mà chả chơi, đề tôi lấy bút mực ghi cẩn thận (Cậu vừa đọc vừa chép vào một quyển sò nhỏ) :

Một là : Không được kêu : Chết chửa, sợ mặc nạn ô tô.

Hai là : Không được nói khỉ quá, sợ quanh năm vợ chồng cái nhau.

Ba là : Ba ngày tết không được quét nhà, sợ buôn bán lỗ vốn.

Bốn là : Tết không được mặc áo trắng, sợ... sợ gì mợ ?

Mợ — Cậu diều mái.

Cậu — Không, tôi có diều đâu ! Vậy : bốn là : tết không được áo trắng, sợ... sợ xảy ra sự không hay, phải không mợ ?

Năm là : Phải vui cười, không được mếu máo ; sợ khóc quanh năm, phải không mợ !

Mợ — Không biết.

(Rồi xuống nhà)

HỎI II

Sáng mồng một Tết

Mợ (ngồi đánh phẩn ở bàn rửa mặt, quay nói với cậu còn nằm ở

giường) : Năm mới, mừng cậu vận sự như ý !

Cậu — Ý tôi chỉ muốn ngủ suốt ngày. Vậy chắc trong một vận sự mợ đề tôi được sự ấy như ý !

Mợ — Ấy ! Năm mới phải dậy sớm cho may mắn chứ.

Cậu — Vâng, thì dậy cho may mắn.

(Rồi vội mở túi lấy quyền sò con mở ra đọc).

Bốn là tết không được mặc áo trắng. Thì mặc áo đen (vận áo đen đứng dậy ra chỗ mợ ngồi, vỗ lên vai nói) : Năm mới chúc mợ cuối năm sinh em giài.

Mợ (cố giúp tươi cười). — Năm mới sao cậu lại vỗ vai em.

Cậu — Kiêng cả vỗ vai à ? Sao hôm qua mợ không đọc cho tôi chép ?

Mợ (vẫn tươi cười) — Năm mới không đùa, phải đứng đắn chứ.

Cậu (làm bộ ngạc nhiên) — Thực mà. Tôi đã chép cẩn thận đủ cả những điều kiêng. Đây sò dày, mợ mở ra mà xem, không có nói kiêng vỗ vai mà.

Mợ (cười gượng) — Hôm qua không chép nhưng cậu chiều em cầm cứ kiêng cho.

Cậu — Vâng thì kiêng. Mợ băng lồng nhé.

Mợ — Mời cậu đi rửa mặt.

Cậu — Nào có thằng nởm nào nổ thò mặt lên đâu ?

Mợ — Ấy, cậu lại quên rồi.

Cậu — Quên gì?

Mợ — Sao cậu không kiêng?

Cậu — Kiêng cả chữ nồm à?
(Mở sồ đọc thực nhanh).

Một là chết chửa, hai là khỉ quá,
ba là quét nhà, bốn là áo trắng,
năm là mếu máo (Rồi quay lại mợ
nói) :

Đấy mợ coi không kiêng nồm.

Mợ (tức quá, nhăn mặt, và buột
mồm nói) — Tôi cũng đến khéo với
cậu động một tí là mở sồ.

Cậu — Ô kia, mợ nhăn nho kia,
kiêng. Mà sao mợ lại nói khỉ quá.

Mợ — Nhưng cậu trên tết tôi,
làm tôi phát cáu.

Cậu — Kìa sao mợ lại phát cáu,
năm mới phải vui cười chán.

Mợ — Giời ơi! Gàn ơi là gàn...
Năm mới người ta, làm người ta
giông quanh năm mất thôi.

CHIA ĐÔI TÌNH YÊU.

— Anh không muốn tôi trả anh nhẫn cưới và tôi cũng không muốn
giữ nữa. Vay, muốn cho công bằng, chúng ta đem bán đi và chia đôi tiền.

'CHICAGO TRIBUNE'

BÓ ĐÂY.

Đéc trên một tấm biển: « *Coi chừng!* Khi nào tắm biển này bị nước
ngập, đường sẽ không đi được nữa ». LE CANARD ENCHAINE.

Trong một tờ báo, mục quặng cáo: « *J.H. sắp lấy vợ, muốn qua*
một ngưởi có kinh nghiệm để cô thè can ngăn không cho làm bậy ».

D.H.

CƯỜI !

— *Allo! cục cưng, anh có thể mời mấy người bạn đến ăn cơm chiều*
nay được không?

— *Được lắm chứ, anh cưng!* Anh thừa biết rằng bạn anh là bạn
em cơ mà.

— *Hơ!... Xin lỗi bà! Tôi nham sồ.*

C.F.

*Cậu — Có mợ làm giông tôi thì
có sao năm mới mợ đã kỳ kèo tôi*
mãi thế.

Mợ (tức uất lên) — Khốn nhung
mà cậu làm tôi đến chết mất.

Cậu — Kìa mợ kêu chết (đọc):
Một là không được kêu chết chửa,
sợ mắc nạn ô tô.

Mợ (Thấy chồng đọc, cau mặt)
— Rõ khỉ.

Cậu (nghiêm nghiêm đọc) — Hai
là không được nói khỉ quá, sợ quanh
năm vợ chồng cãi nhau.

Mợ — (giận quá phát khóc, hồn
chạy xuống nhà dưới).

*Cậu — Mợ... Mợ... sao mợ lấp
mặt áo trắng? Hãy vận áo đèn vào
đá, rồi đi đâu hãy đi.*

Cậu — (ở lại một mình trong
buồng, ôm bụng cười rú rượt)...

Hạ màn



CHÁNG THI NHÂN

NGÀY xưa có một chàng văn hay chữ tốt, nhưng không đỗ đạt gì, vì một lẽ rất giản dị là chàng không từng lèu chiểu đi thi: chàng cho danh lợi không đáng được người đời ham muốn. Chàng bỏ nhà cùng một tên tiêu đồng vào ở ẩn trong rừng, trảy hoa quả để ăn, nhặt cành khô để nấu nướng. Dùng không hết thì mỗi phiên chợ ở dưới chân núi, thầy rò quầy xuống bán, kiếm ít tiền mua các thức cần thiết cho sự sống: gạo, muối làm thực phẩm, lụa vải để may áo quần. Ngoài các công việc để nuôi thân ra, chàng chỉ còn bận có mỗi một việc, để vịnh cho qua thời giờ nhàn rỗi mà đi dạo ngang tinh thần. Khu rừng vang tiếng ngâm thơ của chàng. Suối trong ngừng lại lưng đèo để lắng nghe. Chim muông đua nhau hót để hòa âm điệu. Hươu nai cảm động vènh tai ứng im vì sợ làm sột soạt đám lá khô dưới móng. Cả đền hò báo, cũng trở nên hiền lành vì những lời êm dịu, không gầm thét đuổi bắt các loài vật

yếu đuối nữa. Vì hung thần ở vùng ấy thấy thế, đem lòng ghen tức. Thần tự nhủ: « Trước ta vẫn là chúa tể nơi đây. Muôn loài đều phải kính nể. Ta cho sống thì được sống, ta bắt chết thì phải chết. Nay tên cuồng sĩ kia bỗng dám đến trêu ngươi ta, đàn áp khiếp phục bọn tôi tớ của ta, nhất là lại làm mất vẻ vĩnh mịch thiêng liêng của chốn sơn lâm cao cả này. Ta phải trị mới được ! »

★

Thế rồi, một hôm, hung thần hóa phép làm ông vua. Một ông vua có vẻ thực hiệu, nguy nga ngồi trên kiệu vàng hai chục người khiêng, đầu đội mũ vàng, mình mặc áo dài trào thêu chín con rồng vàng, chân đi đầy vàng dát hạt kim cương, tay cầm hốt vàng nạm đầy các thứ ngọc quý. Âm nhạc du dương, tàn quạt phất phới vàng bạc, châu báu sáng chói một góc rừng. Trước túp lều tranh của thi nhân, vua (nghĩa là hung thần đội lốt vua) truyền lệnh

dừng kiệu, vì ngoài nghe thấy có người ngâm thơ trong đó. Một tiếng hô, kinh hô về diệu thầy khóa ra trước ngực rồng, và thượng hoàng phán :

— Bài thơ của người đã lọt tai trẫm, người thực có tài xuất chúng. Vậy người khá theo tẩm về triều, trẫm sẽ cất người lên chức thượng thư để cùng trẫm cai trị muôn dân.

Thi nhân vái tâu :

— Muôn đội ơn bệ hạ đã doái tưởng đến kè bầy tôi ở nơi rừng rú. Nhưng thần tự xét đức mỏng trí hèn, chỉ có tài kiếm cây đồi cùi, đâu dám nhận cái trọng trách của triều đình.

Hai ba lần vua cõi nài nhưng thi nhân một mực từ chối. Chàng từ chối vì chàng không muốn đem cái thú ngâm hoa vịnh nguyệt mà đòi lấy miếng đinh chung ở nơi đức trọng quyền cao, chứ không phải vì chàng biết rõ rằng nhà vua giả hiệu kia là một vị hung thần và nhận lời làm quan với hán túc là theo hán xuống cõi âm.

★

Thấy mưu mô của mình không thành, hung thần càng phẫn uất, nhất là chiều chiều, giọng ngâm thơ của thi sĩ lại có phần dương dương tự đắc, và lời thơ đầy những ý tưởng khinh mạn công danh.

Hung thần bàn họp bọn liêu thuộc lại đề tìm phương kế khác.

Một hôm nhá nhem tối, thi nhân nghe có tiếng gọi cửa, giữa lúc chàng đương ngồi bên ngọn đèn dầu chép thành lời thơ những cảm tưởng tốt đẹp về một ngày thu tươi sáng. Chàng dừng bút hỏi :

— Ai ?

Tiếng yếu ớt ở ngoài thưa :

— Tôi là một người lái buôn lạc đường xin vào ngủ nhờ một tối.

Thi nhân liền gọi tiều đồng mở cửa.

Và khách hàng bước vào với một gánh hàng nặng trĩu trên vai. Không còn một chút gì là uy nghi lâm liệt của hung thần — vì đó chính là hung thần cải dạng — người ta chỉ thấy một người ốm nặng, gầy gò, sợ hãi, nhút nhát. Thi nhân động lòng hỏi :

— Thương gia chừng ngộ cảm ? Khách giọng run run, đáp :

— Vâng, tôi rét lắm.

Nói được có thể, rồi nầm lăn ra bất tỉnh. Suốt đêm thầy trò thi nhau tận tâm cứu chữa, nhưng bệnh một lúc một thêm trầm trọng. Và khi gà bắt đầu gáy sáng thì người lái buôn tắt thở.

Thi nhân đề viếng một bài thơ và đốt gỗ trầm đề cúng. Rồi trước mặt tử thi sắp sửa khuieng đi chôn, hai thầy trò mở khăn gói ra xem đề cõi tìm dia chỉ của người bạc mệnh mà gửi hàng trả lại gia đình. Nhưng trong khăn gói không thấy một mầu bút tích. Chỉ chứa toàn vàng thoi và bạc nén. Thi nhân kinh hoàng nghĩ thầm : « Gãm vóc này, tiền của này, ta biết gửi trả ai ? Mà giữ lấy thì cố nhiên trái đạo người quân tử, dù chỉ giữ tạm trong ít lâu ». Chàng bèn đục rỗng lòng một cây gỗ thực lớn, bỏ thi hài và tất cả vóc, nhiều, vàng, bạc vào đó, đem táng ở sườn núi sau nhà.

Thế là mưu sâu của hung thần lại không kết quả. Hung thần chắc

chắn sẽ đắc thắng, vì vẫn yên trí rằng thế nào thi nhân cũng dùng món tiền to kia để đi nơi khác sinh cơ lập nghiệp và tự nhiên sẽ rời bỏ khu rừng thiêng của mình. Lúc này, thịnh nộ của hung thần trở nên sức mạnh tàn phá. Một trận cuồng phong nồi lên bẻ gãy cành cây, vặn cong thân cây, nhổ bật rễ cây. Rồi chớp sét trời đen, sét liền liền đánh, nước trút xuống như thác. Hồ báo chạy vào ẩn trong hang, hươu, nai run sợ nếp mình nơi cõi thụ. Nhưng trong túp lều tranh, thi nhân vẫn bình yên ngâm vịnh như không thèm để ý đến mưa bão ở ngoài.



Thấy thế hung thần người ngay cơn giận, vì chợt hiểu rằng muốn thắng thi nhân không thể dùng sức đe dọa nạt được, phải dùng mưu khác. Rồi suy nghĩ mười đêm ròng, hung thần nghĩ ra một được phép mới và tức khắc đem thi hành.

Ngay chiều hôm sau, ra suối tìm cảm hứng, thi nhân gặp một thiếu nữ trần truồng đang bơi lội dưới nước và như vô tình không trông thấy người đàn ông. Tóc vàng to và đen xõa trên lưng trắng tựa đám mây huyền ngầm nửa vành trang bạc. Hai tay nàng vỗng ra đậm nước như cặp ngà voi chuốt bóng. Nhất là hai cái móng của nàng nở nang và uyển chuyển như hai bông sen hèm tiểu rung động trước gió nồng thơm. Thi nhân thì thầm tự nhủ : « Người quân tử không nên nhìn một cảnh tượng gợi dục tình ». Và chàng cố quay mặt đi. Nhưng không hiểu sao

mắt chàng vẫn dán vào tấm thân ngà ngọc. Bỗng, cảm thấy có người đang đứng trên bờ ngắm nghĩa, thiếu nữ ngẩn cả ngược trông lên, và kêu thét một tiếng sợ hãi : thi nhân tưởng một cái bình pha lê vừa rơi vỡ trên nền cầm thạch :

— Xin lỗi tiên tử, — Vì tôi chắc nàng là một tiên nữ giáng trần — tôi vô ý đã phạm tới nhan sắc đoan trinh của tiên tử.

Trước mặt chàng vụt hiện lên một tòa thiên nhiên hoàn mỹ, chậm chắc trong khói bạch ngọc và dưa chuốt tinh vi. Cặp mắt trong như nước mùa thu ngày thơ nhìn chàng. Cặp môi tươi thắm như trái đào chín đỏ mỉm một nụ cười đầy tình ái. Hai cánh tay e ấp thu vào lòng đê che đầy một cách trống trải .. Thi nhân tâm hồn ngây ngất, trí não rối loạn. Chàng định nói với người tiên những lời thơ cầm tú, nhưng chỉ thốt được một câu cộc cằn :

— Theo ta về nhà tranh.



Buổi đầu ái tình là nguồn cảm hứng mới của thi nhân. Tiếng ngâm thơ vang xa tới tận cái nôi hẻo lánh khu rừng. Nhưng một hôm thiếu nữ bảo thi nhân :

— Thiếp không thích lang quân ngâm vịnh đâu !

Thi nhân hùng hồn biện bạch một hồi lâu cho thơ mà chàng ví với những hạt ngọc gieo trên mâm bạc, con rồng vùng vẫy ngoài bể khơi, con phượng hoàng bay liệng trên chín tầng mây tía. Thiếu nữ giận dữ ngắt lời :

— Thiếp không thích rồng, thích phượng đâu nào !

— Vậy nàng thích gì ? Nàng cứ nói là sẽ có.

— Thiếp thích ở nhà lầu, mặc gấm vóc, đeo vàng ngọc, chàm báu, ăn hải vị, sơn hào.

— Nàng sẽ được như ý muốn.

Thi nhân trả lời vẫn tắt có thể rồi cùng tiêu đồng ra đào huyệt người khách thương lên : thi hài chôn sau mấy tháng vẫn còn tươi như lúc sống. Tiêu đồng kinh hoàng kêu rú lên khi nhìn thấy mỗi người chết mấp máy mỉm cười và mắt người chết trùng trùng như mả mai dọa nạt.

Nhưng thi nhân chỉ lưu ý tới mỗi một việc : lấy vàng, bạc và lụa, nhiều, gấm, vóc.. Và chàng vui mừng sung sướng nhận thấy rằng các hàng tơ vẫn còn y nguyên không hư hỏng, mà quái lạ ! lại nhiều gấp đôi, gấp ba khi trước. Thi nhân cho ngay rằng trời giúp mình đạt được nguyện vọng của người yêu. Thế rồi thi nhân xuống núi thúc thợ mộc, thợ nề, thợ rèn, vài trăm người lên làm trong nửa tháng xong một tòa lâu dài lộng lẫy.

Chàng hỏi người yêu :

— Böyle giờ, nàng đã bằng lòng chưa ?

Thiếu nữ không nói, chỉ rúc vào lòng thi nhân mà cười.

→

Nhưng cách đó dăm hôm, thiếu nữ bỗng dừng bước nở khóc, thi

nhan hỏi gạn mãi, thì nàng ngập ngừng đáp :

— Thiếp làm phiền lòng lang quân nhiều quá rồi... Thôi xin lang quân cho phép thiếp chết... để ta ơn sâu. Thi nhân ôm người yêu vào lòng vỗ về an ủi :

— Tiên tử chả nên buồn, tiên tử muốn gì ta cũng chiều bằng được.

Giai nhân nhoèn miệng cười và ngày thơ hỏi :

— Thực ư ? Thế thì thiếp yêu lang quân không dễ dàu cho hết.

— Vậy tiên tử muốn gì ?

Thiếu nữ bén lèn gục đầu vào vai thi nhân thở thê :

— Thiếp muốn lang quân rời bỏ nơi rừng núi.

Thi nhân buồn rầu hỏi lại :

— Thế tòa lâu dài này dè ai ở ?

Thiếu nữ mạnh dạn phản trần :

— Phục sức rực rỡ, ở lầu nguy nga, trang hoàng lộng lẫy, dè làm gì ? Mình ăn trong chốn rừng hoang thì còn ai đến mà ngắm nghía những cái quý, cái đẹp của mình ? thà náu thân trong túp lều tranh còn hơn !

Thi nhân thở dài, nhưng giai nhân vẫn nói :

— Và văn thơ lang quân lỗi lạc một thời, việc gì lại đem chôn nó vào một xó. Sao không đem nó ra hiến cho người đời ?

Thi nhân cười nhạt ngắt lời :

— Nhưng người đời không hiểu.

— Thế nào chẳng có người hiểu.

Hay ít ra cũng có một người hiểu được : người ấy là đức hoàng đế tối cao, tối đại của chúng ta.

Thi nhân lại cười, nhưng lần này
cười đau đớn :

— Ý chừng tiên tử muốn ta đem
tài văn thơ ra lập công danh !

— Hắn chứ ! Tài lang quân chẳng
kém ai. Thế mà người ta thì
công hầu khanh tướng, còn lang
quân chỉ là một... anh dồ.

Trước thi nhân còn nhất định
không chịu nghe theo những lời
thúc giục luôn luôn ồn ỉa bên tai.
Nhưng sau thấy gai nhọn khóc lóc
và càng ngày càng ủ rột kém tươi ;
chẳng dừng được, chàng dành phải

dưa người yêu về chốn kinh kỳ để
lo việc công danh.



Chẳng rõ, vì chuyện không kè rời
sau thi nhân có đạt được mục đích
hay không.

Nhưng từ đó, sớm chiều trong
yên lặng âm u của nơi rừng cỏ,
người ta chỉ nghe thấy tiếng hống
hách dữ dội của hung thần và tiếng
kêu vang run sợ của các loài hổ, báo,
hươu, nai.

Hung thần đã trở về làm dáng
chúa tể độc tôn của chốn sơn lâm
huyền bí.

KHÁI HƯNG

TƯ TƯỞNG HAY

— Không có gì bất hạnh bằng một người đàn bà xấu nết, và
tự xưa tới giờ cũng chưa có một cái gì có thể quý hơn một người
đàn bà tốt nết.

EURIPIDES

— Tất cả những cái gì hay nhất ở các thi-sĩ đại tài các nước không
phải là những cái có tính cách quốc gia mà có tính cách quốc tế ở như
họ.

LONGFELLOW (Kavanagh)

— Chỉ mỗi phương chữa đau khổ ấy là hoạt động.

G. H. LEWES
(The Spaish Drama)

— Thói quen, đầu tiên chỉ là những sợi tơ nhện, sau dần biến
thành những dây thừng giày xích.

Cách ngôn I — Pha-Nho.

N. H. K.

NHỎ RÃI

Anh *BS* đến sở nọ. Thấy lợm giọng những toan nhỏ rãi, thi
lợ lù lù trên tường 4 chữ « cảm nhỏ xuống đất »

Anh chàng liền nghĩ : « Vagy mình nhỏ vào tường chời ».

V. T. T

tối ba mu'o'i



Truyện ngắn của Thạch-Lam

HÈN cửa buồng số 12, Liên chuyền những đồ lề sang bên trái, cui cầm xuống giữ cho chặt, còn tay phải vặn quả nấm. Những gói giấy chòng chành chỉ chực rơi. Liên cất tiếng khàn khàn gọi :

— Huệ ơi ! Huệ !

Nàng tưởng sẽ thấy nét mặt vui vẻ của Huệ thò ra đón, vớ lấy các thức mua và hỏi : « Sao mày về chậm thế ? ». Nhưng trong phòng vẫn yên lặng. Liên mở cửa bước vào ; Huệ đương cuộn chăn nằm ngủ trên giường, tóc xõa ra cả trên gối trắng. Vẻ lạnh lẽo của căn phòng đến ngay bao bọc lấy Liên, cái vui trong lòng nàng mong manh sắp tắt. Liên đ𝐞 các gói xuống bàn, rũ bụi mưa trên áo rồi vội vàng đánh thức bạn :

— Dậy đi, Huệ !

Huệ ậm ực mở mắt lờ đờ nhìn, rồi lại định quay mặt vào trong ngủ. Bực mình Liên tung chăn ra bên,

vừa xốc Huệ lên vừa nói :

— Gớm, ngủ cả ngày mà không biết chán.

Huệ dã tinh hồn, vươn vai ngáp rồi ngồi dậy, kéo chăn chùm lên vai :

— Mày bảo chả ngủ thì làm gì ?

Rồi nàng rung mình :

— Lạnh quá ! Kìa cô ả, vào không khép cửa lại ; mà sao đi lâu thế ?

Liên ra đóng cửa phòng, quay trở vào :

— Tao phải chạy khắp các phố đấy. Các hiệu đã sắp đóng cửa cả. Giá cứ nghe mày thì chả kịp mua bán gì, dành là nhijn đói ăn tết

— Thì đã chết chưa, Không ăn, ngủ cũng được.

Liên nhận thấy nét mặt mệt mỏi của bạn. Nàng nhìn quanh căn phòng bần thiều. Dưới ánh ngọn đèn mờ,

lòng chàng các đồ đạc quen thuộc : cái giường Hồng-Kông cũ, đồng han và rì sảm, cái bàn gỗ ấm ướt ở góc tường, hai cái ghế long chân. Liên nghĩ đến sự trơ trọi của đời mình. Tết đến nơi rồi. Tết đến thăm nàng ở đây trong cái buồng nhà « sảm » này cũng như đến những nơi thơm tho đậm ấm.

Nàng không muốn nghĩ vơ vẩn nữa. Cái buồng ghê gớm chỉ chực kéo đến dày vò nàng. Liên vội cười lên. Nàng đến cạnh bàn giờ các gói bọc giấy nhạt trình buộc bằng giây cối : những thức ăn rẻ tiền mua hấp tấp ở các hiệu khách trước giờ đóng cửa đêm ba mươi.

— Nào, xem mà mua những gì nào.

Huệ cúng trở dậy đến bên giúp Liên giờ các gói và dề thức ăn ra ngoài.

— Lạp xưởng này, bánh chưng này, giò lụa, lại cả gân khô nữa cơ à, oai nhì. Còn gói gì thế này ? À... cam. Tuyệt ! Cam này thì phải biết !

Mấy quả cam đỏ lăn ra bàn. Huệ cầm một toan bóc. Liên giăng lấy :

— Con khỉ ! Ăn trước à ? Còn dè cúng dã chứ.

— Ủ thì dè mà cúng ! Nhưng vàng hương đâu ?

Liên đáp :

— Chỉ có hương thôi. Còn vàng không cần. Tiềm tiệm thôi cũng được.

Huệ lặng im, tự dung thoáng nghĩ đến thân thế lưu lạc của hai chị em và lòng se lại. Huệ nhìn bạn, âu yếm. Giờ chỉ còn Liên là người thân thiết với nàng.

Xếp các giấy gói sang một bên, Liên quay lại bảo Huệ :

— Chúng mình bày cỗ cúng đi ?

— Bày làm quái gì vội. Bày giờ mấy giờ rồi ?

— Không biết. Dễ gần mươi một giờ rồi đây. Sửa soạn đi thì vừa.

Huệ không đáp, đi đến cửa sổ, từ trán vào cửa kính nhìn xuống đường. Mưa bụi vẫn bay toิ tả, hình như ở bóng tối khắp nơi rầm lại quang phổ hẹp này. Cái vắng lạnh như mênh mông ra tận đâu đâu, ở khắp cả các phố Hà-nội đêm nay. Huệ tưởng đến những căn nhà ấm cúng và sáng đèn, then cửa cài chặt, mọi người trong nhà đang tấp nập sửa soạn đón năm mới trong sự thân mật của gia đình. Chỉ có hai chị em nàng xa cửa, xa nhà. Nhưng nàng còn nhà đâu nữa mà về ? Mẹ chết rồi, cha lấy vợ không biết ở đâu. Đã bảy, tám năm nay nàng không về đến làng. Những người quen thuộc còn ai không ? Huệ nghĩ đến lại thương hại cho Liên, em họ của nàng; Liên còn cha mẹ, nhưng Liên cũng không dám về. Hai người sống cái đời truỵ lạc ở Hà-nội từ lúc bỏ nhà ra đi. Hôm nay, ngày cuối năm, xum họp hai người & căn buồng này, trong một cảnh ấm tết lạnh.

Huệ nhắm mắt lại. Vì trong mưa bụi hay vì nàng khóc thật ? Hình như có chút nước mắt vừa rơi rớt ở mi nàng. Huệ chớp khẽ rồi nhớ đến cuộc đời mình, lúc trẻ thơ, lúc còn con gái, ở nhà quê. Một buổi sáng mồng một Tết, — nàng không nhớ rõ là Tết năm nào, nhưng đã

lâu lầm rồi thì phải — nàng mặc áo mới đứng trên thềm nhìn mấy bông hoa đào nở ở trước vườn. Tại sao nàng lại chỉ nhớ cái cảnh ấy ? Huệ không biết ; nàng chỉ mang mang cảm giác một sự gì trong mắt, tươi non... Khác hẳn bây giờ. Tâm hồn Huệ u ám và nặng chiu xuống.

Bỗng Huệ giật mình quay lại ; Liên vỗ vai nàng, cười :

— Nghĩ gì mà thẩn người ra thế ? Phải vui vẻ lên một tí chứ ! Sắp giao thừa rồi đây này.

Huệ theo Liên đi vào và gật đầu.

— Thôi, cũng đi. Chị sửa soạn xong chưa ?

Trên chiếc bàn rửa mặt đầy vết bàn, Liên đã đặt đĩa cam quýt, cái bánh chưng và thếp vàng. Máy gói lạp xường và giò cũng dề ngay bên. Các đồ cúng nghèo nàn bỗng bày lộ ra trước mắt hai người. Huệ tìm lấy thẻ hương. Nàng quay lại hỏi Liên :

— Chị có mua gạo không ?

— Có, gạo đầy. Nhưng đồ vào cái gì bây giờ ?

Hai chị em nhìn quanh gian buồng, nghĩ ngợi. Liên bỗng reo lên :

— Đồ vào cái cốc này. Phải đấy, rất là...

Nàng im lặng đợi lại. Hình ảnh ô uế vừa đến trí nàng. Cái cốc bần ở góc tường, mà cả đến khách chơi cũng không thèm dùng đến, nàng định dùng làm bát hương cúng tổ tiên ! Liên cúi mặt xuống, rồi đưa mắt lên trông Huệ ; hai người thoáng nhìn nhau. Liên biết rằng những ý

nghĩ ấy cũng vừa mới đến trong tr' bạn.

Huệ cắt tiếng nói trước, thản nhiên như không có gì :

— Hay cảm trên cái chai này... Không ! Cảm trên tường này cũng được, mà nhỉ.

Liên không dám trả lời, sê gật đầu.

Nàng đến cạnh giường lật đệm lên lấy bao diêm.

Nhưng rật mình nàng quay lại ; có tiếng người gõ cửa buồng.

— Ai đấy ?

— Tôi. Cô mở cửa cho tôi với.

Hai chị em luống cuống nhặt các đồ cúng trên bàn. Hai người muốn cắt dọn hết, nhưng chắc không kịp. Nhanh trí, Huệ đứng dựa bàn che khuất đi, trong lúc Liên ra mở cửa. Người bồi sắm ngó đầu vào.

— À, bác Tâm. Hỏi gì thế ?

— Tôi gửi cô giữ hộ chiếc chìa khóa.

— Bác về dâng nhà bây giờ à ?

Anh bồi sắm tươi cười :

— Vâng, phải về ăn tết chứ. Thôi, cô làm ơn trông hộ nhà nhé. Giờ này cũng chẳng có ai đến nữa mà sợ.

Liên thấy dâng sau tiếng Huệ đáp :

— Đêm nay thì còn ma nào đến. Bác cứ về.

Người bồi sắp bước đi, lại quay lại :

— À chút nữa quên, tôi xin chúc mừng trước hai cô nhé ! Chúc hai

cô sang năm mới được.. được...

Người bồi ấp úng, không biết nói thêm gì. Liên vội đỡ lời, cám ơn, rồi đóng cửa buồng lại. Một lát, tiếng cánh cổng sắt dưới nhà rít lên trong yên lặng lạnh lùng,

Giờ chỉ còn hai chị em trong căn nhà. Gian buồng bỗng nhiên trở nên rộng rãi quá chừng: một cái lạnh thăm thía đến tận hồn. Ngoài đường trời hẳn còn mưa, mưa buồn rầu và âm thầm trong bóng tối. Trong gian buồng, ấm ướt tăng thêm. Liên và Huệ đưa mắt nhìn mọi vật chung quanh. Cái giường sắt lạnh, đệm và gối hoen bẩn, cái thau rỉ, cái bô, và cái bàn rửa mặt gỗ đã mọt... Đó là khung cảnh của cuộc đời trại lạc đà từ lâu...

Huệ đứng dậy hỏi bạn để cho tan sự yên lặng:

— Chị đã thắp hương chưa?

Liên cũng tự nhiên gọi Huệ là chị:

— Chưa. Chị thắp đi, bao diêm ở bên cạnh dĩa ấy.

Khói hương lên thẳng rồi tỏa ra mùi thơm ngát đem lại cho hai nàng kỷ niệm những ngày cúng giỗ ở nhà, khi hai chị em còn là những cô gái trong sạch và ngây thơ.

— Sắp đến muời hai giờ rồi đấy, Liên nhỉ?

— Có lẽ đến rồi. Năm mới!

Huệ đặt lại các đĩa trên bàn, xếp vàng cho ngay ngắn. Nàng quay lại bảo Liên:

— Chị ra khấn đi.

Liên tiến đến trước bàn thờ, đứng yên.

— Em biết khấn làm sao bây giờ?

Nàng bỗng nắc lên, rung động cả hai vai rồi gục xuống ghế, tay ấp mặt. Những giọt nước mắt nóng chảy tràn mi mắt nàng không giữ được; Liên cảm thấy một nỗi tủi cực mênh mang tràn ngập cả người, một nỗi thương tiếc vô hạn; tất cả thân thể nàng lướt hiện qua trước mắt với những ước mong tuổi trẻ, những thắt vọng chán chường.

Huệ nhìn Liên rồi nhẹ nhàng đến gần, buông rủi vỗ vai bạn:

— Liên, khóc làm gì nữa, buông lảm.

Tiếng nàng cũng cảm động nghẹn ngào. Dưới bàn tay thân mật của bạn, Liên càng nức nở. Hai chị em giờ này cảm thấy trơ trọi quá. Liên ngưng mặt lên nhìn Huệ, cố gượng một nụ cười héo hắt.

— Chị cũng khóc đấy ư?

Huệ gục xuống vai bạn không trả lời. Nước mắt cũng ú lên rồi lặng lẽ trào ra má. Nàng quàng tay ôm hết sức chặt lấy Liên.

Tiếng pháo giao thừa bỗng nồi vang gần đấy, rồi từ nhà nọ sang nhà kia lan rộng mãi vào đêm tối. Liên nói sẽ như thi thầm:

— Giao thừa.

Huệ không trả lời. Hai chị em nép vào nhau, yên lặng.

THẠCH-LAM

MỘT tràng pháo nổ bên hàng xóm làm Nhung giật mình mở mắt. Trên bàn thờ đèn nền sáng trưng, khói trầm ở trong đỉnh đồng tỏa ra như một làn mây là là bay lùa vào trong cảnh đào dày hoa. Nhung mở mắt mà tưởng như đương bắt đầu một giấc mơ.

Thấy bà Án ra bàn thờ rót rượu cúng, Nhung hỏi :

— Thưa mẹ đã đến giao thừa rồi cơ à ! Con ngủ một giấc ngon quá.

Bà Án quay lại nói :

— Thời con dậy. Cúng rồi, còn sắm sửa ra chùa lễ. Năm nay xuất hành giờ Sửu tốt.

Nghe bà Án nói ra chùa lễ, Nhung mừng rỡ. Nàng nhớ lại một năm khi còn ở nhà cùng em ra chùa hái lộc, lúc trở về gặp một chàng trai tuổi lạ mặt buông lời đùa cợt :

— Mùa xuân, cây dương nầy mầm, các cô nő nào đang tay bẻ đi như vậy.

Mắt mẩy hờm, Nhung quanh quẩn nghĩ đến người lạ mặt đó và lần đầu tiên nàng được thấy lòng mình rung động về thứ tình mờ màng, êm ái thường bắt đầu nhộn trong lòng các cô thiếu nữ đến tuổi dậy thì khi mùa xuân tới. Đã mấy năm, Nhung không nghĩ đến việc di hái lộc nữa, mỗi năm tết đến không mang lại cho nàng chút mong mỏi gì. Nhưng tết năm nay đối với nàng hẳn là vui, vì có Nghĩa ở lại đây để cùng ăn tết với nàng.

Nhung vào buồng đánh phấn và mặc thêm chiếc áo nhung. Thấy lạnh, nàng lấy tấm khăn sà phủ quàng lên đầu.

Hòa đầy cửa vào, hỏi :

— Chi sắm sửa đi đấy à ? Còn hơn niết giờ đồng hồ nữa mới đến giờ xuất hành kia mà.

Nhung lấy làm khó chịu thấy Hòa không đánh phấn. Nàng đưa mắt nhìn bóng mình trong gương: gần màu trắng của tấm khăn, màu phấn hồng trên đồi mà nàng nom



DÈM GIAO THÙ'A

Truyện ngắn của NHẤT-LINH

(trích trong Lạnh Lùng)

rõ quá. Nàng vội rút khăn tay lau cho nhạt bớt đi. Hòa nói :

— Chị có lạnh ra mà sưởi.

Nhung lại gần lò sưởi ngồi hờ tay trên lửa. Lịch loay hoay xếp lên bàn một chai rượu sâm banh và sáu cốc. Chàng nói với Nhung :

— Uống một cốc rượu này rồi ra chùa tha hồ ăn.

Nhung hỏi :

— Nhưng sao lại sáu cốc?

— Mẹ này, chị với tôi, bà tôi, anh Hai, anh Nghĩa.

Nhung đã biết trước rằng cốc thứ sáu để phần Nghĩa và đã đoán trước câu trả lời của Lịch nhưng nàng cũng hỏi thế, chỉ vì nàng thích được nghe nhắc đến tên Nghĩa. Nhung giọng thò o :

— Ủ nhỉ, còn ông giáo nữa.

Nhung lắng tai nghe. Ngoài sân có tiếng bà Án hỏi :

— Ông giáo còn thức à?

— Thưa cụ vàng. Con không sao ngủ được.

Bà Án cười, nói dừa :

— Hay ông giáo nhớ nhà đấy...
Nhưng mà ăn tết ở đây cũng vui chán
Nghĩa đáp :

— Thưa cụ con có nhà cửa gì
đâu mà bảo nhớ.

Nhung nóng ruột muốn ra ngoài sân. Thấy Lịch cầm bánh pháo ra vườn đốt, nàng cũng đứng dậy bước vội theo.

Tiếng pháo nổ ran khiến Nhung phải bịt tai lại. Lò mờ trong đám khói xanh, nàng thấy Nghĩa đương nhiên nàng. Sau tiếng pháo nổ, cảnh ban đêm như yên lặng hẳn : một lúc lâu mới lại nghe thấy xa xa tiếng pháo liên tiếp nhau ở các nhà trong làng.

Không có hơi một ngọn gió. Trên sân, những làn khói của xác pháo chưa tắt bay là là như quấn lấy chân người; những đám lá cây

non phản chiếu ánh đèn nồi bật lên nền trời đen xẩm, trong như băng thủy tinh pha màu. Mấy cánh hoa đào lởa tỏa bên chỗ Nhung đứng, rồi rơi xuống lẫn với xác pháo rải rác.

Nhung bước ra sân, lại đứng gần bên Lịch và nghiêng mình chào Nghĩa.

Nghĩa cất tiếng nói :

— Năm mới...

Chàng ngập ngừng không biết nên chúc câu gì. Nhung vội tiếp ngay theo cho Nghĩa đỡ ngượng :

— Năm mới, chúc ông giáo được mạnh khỏe quanh năm.

Rồi hai người quay đi, mỗi người nhìn về một phía. Như muốn diễn cái sung sướng ấm áp trong lòng. Nhung nhìn lên trời thẩn thờ nói,

— Đêm giao thừa năm nay trời sáng và êm ả quá.

Bà Án tiếp :

— Không có tiếng gà gáy, chó cắn nào. Năm nay chắc dễ làm ăn.

Hòa ra mời mọi người vào uống rượu. Nhưng thấy Lịch cầm lấy cánh tay Nghĩa rồi hai người cùng đi. Lịch nói :

— Xong rồi ta ra chùa chơi. Anh đi không?

Nhưng đi lùi lại sau cùng. Khi vào trong nhà, nàng đứng bên cạnh lò sưởi, cầm lấy cốc rượu của Hòa đưa cho, và nhấp mắt uống mấy hụm để cho bàng hoàng say. Hòa nói :

— Vừa lúc nãy có bốn bông hoa thủy tiên nở, giờ đã thành năm. Hoa nở trông thấy.

Nhung nhìn bông hoa thủy tiên và tưởng như thấy nó đang nở. Lúc đó nàng muốn cho thi giờ ngừng hẳn lại để nàng được mãi mãi hưởng những giây phút êm ái nàng đương sống. Nàng thấy hạnh

phúc của nàng đẹp đẽ như ánh lửa lấp lánh trong cốc rượu đương sòng sánh trên tay nàng. Nhưng cái hạnh phúc ấy nàng đã biết trước rằng nó chỉ mong manh như một cái ảo mộng. Không biết tại sao nàng có cái cảm tưởng rằng Nghĩa sắp phải rời bỏ nhà này, và nàng đã thấy trước những mùa xuân khác trong đời nàng lạnh lẽo nối tiếp nhau mà đến.

Khi ra đến ngoài đường làng. Nhung thấy lạnh buốt, nàng phải đi xát bên Hòa và đặc Hòa đi mau cho ấm.

Hai bên đường, ánh đèn cũng ở các nhà lấp lánh sau dậu cây. Thỉnh thoảng một ít khói pháo thơm còn rót lại đưa thoảng qua. Cứ đi được một quãng đường lại gặp một bợn người ra hái lộc ở chùa về; tiếng cười nói trong tối mỗi lúc một to dần. Tay người nào cũng cầm một bó hương để soi đường; khi đi ngang qua tiếng chúc mừng nhau ôn ào nỗi lèn một loạt lẵn với mùi nhang thơm thoang thoảng.

Đến chùa khi lễ xong, bà Ân bảo Nhung:

— Con ra vườn mà hái lộc. Mẹ còn giờ bạn.

Nhung rất mừng vì nàng đã biết Nghĩa đợi mình sau vườn chùa. Thấy Lịch và Hòa đương đứng ở bên gian thờ Long-hầu, Nhung đi lánh xuống dưới sân rồi qua một cái cổng ngách, đi khuất sau dậu đậm bụi. Nàng đứng lại hồi hộp nhìn vào trong vườn lối, rồi mạnh bạo cùi mình đi luồn qua một dặng ỏi, đến chỗ nàng đã hẹn trước với Nghĩa. Nghĩa cầm lấy tay Nhung và hôn nhẹ trên má. Nhung bất giác quay lại nhìn về phía chùa sáng.

— Nhỡ ai biết thì chết.

Nghĩa cười nói:

— Em bao giờ cũng chỉ được cái hay sơ hão. Thế nào em đã nhất định chưa?

— Nhất định? Em chưa nhất định gì cả.

Nàng buồn rầu nói tiếp:

— Em đã bảo anh mấy lần đừng nhắc đến làm gì. Năm mới anh chưa chúc mừng em được lấy nữa đâu...

Nghĩa nghĩ đến lời Lịch nói với chàng hôm trước, nắm chặt lấy tay Nhung khiến Nhung giật mình hỏi :

— Gi thế anh?

Nghĩa ngạc nhiên một lúc rồi mới nói :

— Anh thấy em đương vui nên không dám nói, sợ làm buồn lòng em. Nay mai có lẽ anh phải rời bỏ em đi khỏi nhà này.

Nhung thấy quả tim đập mạnh. Nàng đoán có sự gì rất không hay đã xảy ra. Nàng vội hỏi :

— Vì có gì thế, anh?

— Không vì có gì cả. Nhưng anh đã đoán thì chắc đúng. Anh rất có lỗi với em, anh phải đi trước khi xảy ra những truyện rất không hay cho em... làm hại đến danh tiếng em.

Nhung lo lắng hỏi dồn :

— Có ai nghi ngờ, có ai biết bở anh?

Nghĩa nghiêm thấy Nhung lo sợ có người biết hơn là buồn phải xa chàng. Chàng tức tối nói :

— Hình như thế... Mà em cũng chẳng cần phải nhất định gì nữa. Nếu yêu nhau chỉ khổ vì nhau, thì thà xa nhau mà quên nhau đi. Thế là hơn. Anh không thể nào cùi yêu em mà không có ngày dễ tiếng xấu cho em.

Nhung thấy mặt mày tối tăm. Hình bóng cây ác trong vườn biến đi hết, chỉ còn một màu đen như mực trước mắt nàng. Nàng nói như người liều :

— Em sẽ đi với anh.

Nghĩa sung sướng. Chàng vội nói dối cho Nhung vững tâm :

— Thế nào anh cũng đi khỏi. Nhưng vì ông Hai sắp đòi đi xa, đem cả mây đưa cháu đi, chứ không phải có ai nghi ngờ gì đâu. Em đừng vội lo.

Trong lúc đó, bà Án đứng nấp sau một cây ngọc lan. Bà vò giò tay níu cành bê lộc, mắt nhìn đăm đăm về phía tối; lúc nãy nhìn theo, bà thấy Nhung đi về phía ấy, nhưng vì khuất cây nên bà không biết rõ Nhung đứng chỗ nào và có Nghĩa ở đấy không. Bà toan vào hòn vườn, nhưng bà sợ Nhung bắt gặp sinh ra nghi ngờ.

Cũng may vừa lúc ấy có tiếng Lịch gọi Nghĩa. Bà nghe tiếng là cây động và một bóng đen di quặt ra sau chùa. Bà đoán chắc đó là Nghĩa. Một lúc lâu, bà lại thấy một bóng đen nữa ở trong dặng cây di ra. Bà Án nhìn rõ biết là Nhung, liền vội vàng quay trở vào chùa. Bà mỉm cười vì thấy minh đoán trúng, nhưng nóng lòng lo lắng, bối rối :

— Còn độ mười ngày nữa thì ông giao du.

Nghĩ vậy, bà hơi yên tâm. Điều cần nhất đối với bà là phải giữ

kín câu truyện này không để cho người nào ngoài bà ra được biết. Bà lầm bầm tức tối :

— Thật là nuốt ong tay áo. Hai đứa đốn mạt!

Biết là Nhung đã vào đến hiên chùa, bà quay ra cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi :

— Con đã hái lộc chưa?

Thấy Nhung cầm một cành ôi trong tay bà mỉm cười :

— Ai lại hái lộc ôi bao giờ. Sao con không ra cây đa mà bẻ?

Bà cúi mặt xuống ngay vì bà sợ Nhung nhìn vào mặt mình lâu nhận thấy vẻ nghi ngờ chàng. Bà ngầm nghĩ :

— Phải làm thế nào cho nó không biết được rằng mình đã rõ chuyện. Nếu nó biết nó đâm ra liều thì nguy lắm.

Bỗng bà nghĩ đến nỗi buồn của bà trong mấy năm sau khi ông Án mất; bà đưa mắt nhìn theo Nhung đi lệ láng dưới sân, dáng người mèm mại uyển chuyển. Bà chép miệng thở dài rất nhẹ, bất giác lầm bầm :

— Tôi nghiệp. Nó còn trẻ mà góa bụa đã mấy năm rồi.

TÂN CỰU LUẬN ĐÀM

Sự tình cờ một hôm làm chậm trễ trong mâm rượu một nhà cựu học với một nhà Tân học. Nhà cựu học là một bác « khóa học », nhà Tân học là một sinh viên trường thuốc. Khi truyện trò, cựu nói cựu hay, Tân nói Tân giỏi, kèn thổi ngược, trống đánh suôi. Bác « khóa học » muôn kè cậu sinh viên cái ayen bác của mình, bèn lấy giọng khinh khỉnh nói :

— Các ngài học tại Cao đẳng đại học đường, hẳn cái gì cũng uyên thâm, vậy tôi xin hỏi các ngài một câu bác sử :

« Sau vua nhà Nghiên, Thuần, Thang thì đến đời gì? ».

Sinh viên trường thuốc lẽ cõi nhiên không trả lời được. Một người trong tiệc đỡ lời hộ : « Sau Nghiên, Thuần, Thang thì đến đời nhà Hạ chử gì? »

— Sau nhà Hạ đến nhà gì?

— Sau nhà Hạ là nhà Thương.

— Thế sau nhà Thương?

Sinh viên trường thuốc không đemme trả lời hộ, đáp luôn :

— Sau nhà Thương thì là nhà xác chử nhà gì!

XUÂN THU THI HỌA



... Một năm nào, Xuân đã về trên cảng
cửa cảng dất, trời, gió bụi. Có Người thơ
rung cảm trước những mảnh mai phết-lap của
non sông yêu dấu, thồn thức nhấn tơ lòng gửi
lại đời đời vẫn thơ hi-vọng. Có Người thơ
lại mang một mồi sầu trước cảnh hoa nở nê
hoang, cũng đem cả lòng buồn thu nhuộm sắc
xuân mà phô đường tơ vào vẫn diện.

Trong những bài thơ xuân họa dưới đây,
hai Người thơ đã mang chung một mối tình
lòng trong hai tâm sự: Xuân-Chờ, Thu-Nhớ.

XUÂN MONG ĐỢI

của N. Giang

THU DĨ VĂNG

của B.K.Đ

I

Cỏ biếc xanh ròn liêu óng tơ
Lối mòn rái-rác cánh hoa mơ
Cung đàn thôn vắng say trắng nước
Tiếng địch sông khuya nhớ bến bờ
Sương lạnh-lùng rơi hồn lạc lõng
Gió hiu-hắt thổi mộng bơ-vơ
Người đi cát bụi ngoài muôn dặm
Mây núi, hương rừng, lặng ý thơ

II

Thơ nhạc kinh thành gửi bốn phương
Lá rơi đè ngập lối Chiêu-dương
Năm về gióduc bao nhiêu hướng
Chiều xé trắng buông mây ngả đường
Những rắp bè trời xây sự nghiệp
Đâu ngờ thân thế lụy vẫn-chương
Ngòi đây đong nén chờ mai sầm
Ngựa hí, hoa mừng, gót nắng sương

Khúc nhạc chiều nao vọng tiếng ta
Mây buồn dang mắc một trời mơ
Mưa buông ngõ cũ hoa rơi cánh
Gió lặng hò xưa sóng vỗ bờ
Chìm với mùa thương, tình náo ruột
Nở trong lòng hận, mộng vu-vơ
Có chi ghi dấu giòng thông-cảm
Họa chỉ còn vương mây điệu thơ.

II

Thơ viết chia lòng gửi tám phương
Hỏi ai, ai nhớ gốc thùy-dương
Người đi chốn ấy chừng sai lối
Ta đến nơi đây đã lạc đường
Cay đắng: khúc bi ca tiếp vận
Dở dang: thiên lệ sử thêm chương
Hán, Hồ đồ nhấp cầu biên-giới
Ưống cái bình-sinh với gió sương

III

Sương rơi rơi lệ cũng rơi rơi
 Bến cũ đò ngang vắng bóng người
 Đất lạnh, xóm nghèo, hoa chệch nở
 Lều tan, sông quạnh, nước buồn trôi
 Ai về có ngắm cầu chênh nhịp
 Ta đến xa trông sóng nửa vời
 Ngo-ngác xiêm y, nǎm đā muộn
 Cành đào tháp-thoáng rụng nơi nơi

IV

Nơi nao chắc hẳn khác nơi này
 Men rượu sông hồ ngát ý say
 Chợ sớm ân cần khi họp mặt
 Quán chiều cẩn-dặn lúc chia tay
 Trăng san-cước mượt hơn màu lụa
 Sương ái quan mờ ám bóng mây
 Suối nước, rừng hoa, ôi diễm-ánh
 Ta xuôi Kinh-bắc chốc bao ngày

V

Ngày muộn hương gầy cúc nở vàng
 Hiên nào nắng chéch gửi buồn sang
 Tơ chàng cửa khuyết sao ai-oán
 Gót lạnh kinh thành đến dở-dang
 Mây bốn phương bay, sầu mây, hương
 Gió năm canh thòi, lệ đôi hàng
 Thu qua, đông hết, ôi tâm-sự
 Lá rụng âm-thầm bóng Liễu-trang

VI

Trang lại từng trang dở trước đèn
 Ngàn xưa kè sĩ hú cầu yên
 Thành Mê nêu mải vui tơ tóc
 Sử Việt đâu còn đẹp bút nghiên
 Sóng nước Châu-giang hồn tuấn-khiết
 Mây trời Yên-thé bóng thuyền-quyên
 Ngâm câu kim cổ, xây tin-tưởng
 Phố giữa mưa bay tiếng lục huyền

VII

Huyền-cầm ta gầy đè ai nghe
 Trong lúc tàn đông, nắng mới về
 Áng cỏ xanh ròn mây bát-ngát
 Mặt hồ trong vắt liễu lê-thê
 Ngựa xe, tơ lục, bay trầm lối
 Hải hán, vùng son, ngập bồn bê
 Đây chốn hoàng-thành hoa chớm nở
 Còn ai nghĩ đến cảnh đồng quê

III

Sương trong đêm lạnh vẫn còn rơi
 Phòng-phát đầu đây tưởng dáng người
 Đỗ-vắng không mong thơ nhạc lại
 Tương-lai dành đợi tháng ngày trôi
 Hòn Mai biệt hẳn nơi xa thẳm
 Bóng Quế dâng cao ý tuyệt vời
 Mây ngả chia-ly, niềm khắc-khoái
 Sầu đưa vạn hướng, tỏa muôn nơi

IV

Nơi ấy Người trao nhớ chốn này
 Trần lòng cựu-niệm thấy say say
 Những mơ dàn mặt khôn nhìn mặt
 Còn tưởng cầm tay dễ thấy tay
 Tìm mãi dư-hương nương cánh gián
 Trông hoài cố-cảnh làn chân mây
 Hồi ơi, mây bước chân yêu dấu
 Trở lại Đào-nguyên hẹn có ngày

V

Ngày xanh ngán nhẽ cát che vàng
 Lạnh mai hiên Tây nắng chửa sang
 Chờ mây độ: cười mình làn-thần
 Đai bao làn: trách bạn dèn-dang
 Trơ bên án sách, thơ sai vận
 Lả trước song tha, liễu rủ hàng
 Ai biết lâu hoa thành lãnh-địa
 Chôn rồi! Tâm-sự cô-liêu-trang

VI

Trang thơ làn dở đọc bên đèn
 Bến nước mười hai phen chửa yên
 Sen rã màu tươi rào mặt sóng
 Lệ pha sắc mực động lòng nghiên
 Đã không sớm hạ chờ tin én
 Còn khéo chiều thu nhớ tiếng quyên
 Cố-sự reo chi điều lõi-dở
 Bao nhiêu oan trái phô cung huyền

VII

Huyền-ảo, đón ai ước được nghe
 Bốn giây thầm thức đón thu về
 Ly-hoài mây khúc chung đau đớn
 Bạc-mệnh vài cung gợi thảm thê
 Góp với nợ duyên sầu một cuộc
 Mang theo thân thế lụy hai bê
 Hoàng-hôn xuống bóng tình man-máu
 Mắt đắm phượng trời hướng nèo què

VIII

Quê tôi khóm cúc vẫn lên hoa
 Cảnh có như người nhớ chốn xa
 Ngõ trước vườn sau đành trống trải
 Nhà xưa miếu cũ hẵn phôi pha
 Sương dồn dỏi tiết đới mùa lá
 Gióduc sang cảnh mấy tiếng gà
 Óc cháy, hồn tan, thân với thế
 Những gì để lại một năm qua

IX

Qua rồi mộng đẹp của ngày xanh
 Tình giấc: trà xuong, liễu rũ màn
 Còn một cây đàn trên vách cỏ
 Có dăm pho sách dưới lều tranh
 Vườn hoang bướm trắng bay tha-thần
 Ngõ vắng hoa đào rụng mỏng-mạnh
 Xa lảng dấu thôn chờ nhạc ngựa
 Chuông rèn tịch-mịch nèo am thanh

X

Thanh sơn, thanh thủy, vẫn chờ
 người
 Đã mấy mùa hoa vẻ kém tươi
 Đất tỏa nguồn hương, thơ rộn-rã
 Nước lồng sóng nhạc, gió chơi-vơi
 Nhập ly bôi túu, đau cung kiếm
 Đập bàn đồ thư, giận bể trời

 — Hãy rắc thêm trầm cho khói lộng
 Đề Tình Ý gửi đến xa-xôi

N. GIANG

VIII

Quê loạn đâu toàn vẹn cỏ hoa
 Vườn hao chốn cũ một ngày xa
 Cây rung nhạc yếu, chim còn hát
 Sông cuộn giòng thương, máu có pha
 Xe ngựa thành điện mờ giọng cuối
 Nước non làng khuất não cảnh gà
 Gió về mang cả màu tang tóc
 Đã mấy năm thừa áo-não qua

IX

Qua đây hèn bướm gửi mơ xanh
 Ai lặng tìm ai khuất bức màn
 Bối-rối, người nhìn đôi nhánh liễu
 Thẵn-thờ khách ngắm mây đường tranh
 Từng trao mộng dệt trời hai ngả
 Chẳng cạn thơ để giấy một manh
 Từ buổi trăng hiền soi Xóm cũ
 Khôn mờ ký-ức dáng thanh thanh

X

Thanh phong minh nguyệt khéo trêu
 người
 Cả vạn loài hoa cũng kém tươi
 Gửi tối tàn-đắng tình ấm lạnh
 Lắng vào thu tửu hận đầy vời
 Phương-tâm đã sánh thừa Châu Ngọc
 Kỷ-niệm xin ghi giữa Đất Trời

 Thắp nén hương dâng Mùa-Lá-Rụng
 Bốc lên, Tâm hòa! Đề lòng sôi!

B.K.Đ.





NÚ'A DÊM TRÙ' TỊCH

thơ VŨ-HOÀNG-CHƯƠNG

Bấy nay một mối tình cao-quý
Tưởng đã chìm sâu cát bụi đồi.
Khoảnh-khắc thiêu tàn duyên tục-lụy
Nửa đêm trù-tịch gió lén khơi.

Giai-nhân danh-sĩ mấy người
Bốn phương tâm-sự một trại Cố đô...

Mười năm qua, đến bây giờ
Nhìn nhau thấy cả giấc mơ thuở nào.
Xuân về nhớ thuở ngát chiêm bao
Giòng nước trôi xuôi chợt nghẹn-ngào
Lạc-lồng vàng-son màu lũ-thú.
Cành mai gượng ánh mặt hoa-đào.

Mười phòn xuân có gầy hao.
Tâm lòng xuân vẫn dạt-dào như xưa
Mấy phen biếc đón hồng đưa
Đầu ràng xong, vẫn là chưa thỏa nguyên.
Chung một nỗi. Thơ chín kiếp duyên,
Mối tình nguyên thủy vẫn y-nguyên.
Trái xui trăng-nước sầu mưa gió,
Cùng lạc về đây bốn hướng thuyền.

Cảm thông giữa phút hàn-huyễn
Ta nghe cặp mắt u-huyễn nao-nao
Vũ-lang nhớ chuyện Suối-Đảo,
Chia tay chẳng biết phương nào tìm Quê.
Có nghĩa gì đâu một chữ « Về »
Nếu không ngàn dặm ngược Sơn-Khè
Nếu không ngược cả mươi năm ấy,
Về tận Kinh-đô của Uớc-Thè.

Mùa-xuân quạt gửi thơ đè,
Bão-dùm ta — chưa-Xuân hè! — Còn không?
Hối ơi một phút mơ-mộng
Đã tan rồi ; mấy phương lòng sầu lẻn.

1954



Lý Bạch tự Thái Bạch, hiệu
Thanh-Liêm cự-sĩ sinh vào thời
vua Huyền-Tôn nhà Đường (713-
778) tại làng Thanh-liên, châu
Xương-minh dắt Thục. Ông là
một bức thiên tài của nhân loại.
Đọc thơ ông, Hạ-tri-Chương đã
phải thán phục ông là một trích
tiên. Bên Tàu vua Huyền-Tôn cất
ông lên hàn lâm học-sĩ. Thơ ông
cao diệu, phong nhã lại phóng
tung thoát ra ngoài khuôn khổ, ý
tú và âm luật của bọn thơ tho.
Phải chăng vì thế mà người Tàu
thời nay tôn ông là lồ phái « thi
ca lăng mạn » ở Trung-Hoa?

TRƯỜNG CAN HÀNH

của Lý Bạch

KHÁI-HƯNG dịch

Thiép ngát hoa trước cửa,
Tóc chấm trán vừa ngang,
Chàng cưỡi ngựa trúc đèn,
Tung m� chạy quanh giường.
Làng Trường-can cùng ở
Hai trè một lòng thương,
Mười bốn về làm vợ,
Thiép e thẹn bẽ bàng
Chú đầu vào vách tôi,
Gọi, mãi chẳng quay sang.
Mười lăm, mi mới nở,
Nguyễn ghi tạch đá vàng.
Chàng không hē lặi hẹn,
Thiép rất được yêu thương.
Mười sáu chàng ra đi,
Treo leo lói Cộ-đường:
Tháng năm ai dám tới?
Tiếng vượn kêu thảm thương
Ngoài còng thưa chân bước,
Rêu xanh mọc thành hàng,
Rêu dày không thè quét,
Lá rụng gió thu mang,
Tháng tám ngoài vườn cỏ,
Nhớ nhơ đôi bướm vàng;
Tự cảm đau lòng thiép,
Nhìn tàn tạ hòng nhan.
Sớm chiều xuống ba quận,
Mong ngóng đợi thư chàng,
Đón nhau xa không ngại,
Trường-phong bao dặm đàng.



LÒNG THU TRONG XUÂN Ý

Gió lặng hoa mai, hết lạnh lùng
Hương trời phảng-phất lọt qua sòng
Cỏ cây sớm điềm hoa muộn sắc
Tâm sự còn nao lệ mấy giòng
Thơ nhạt vàng son đành lỡ vận
Lời ghi sắt đá dám sai lòng
Xuân sang, cí gửi trong Xuân-ý
Một tấm tình thu giữa núi sông

HƯNG HỜ

Bao nhiêu thương nhớ dệt thành thơ
Tặng một tình duyên quá hưng hờ
Bến nước Giang-nam hoa lè bóng
Trăng lầu Kinh-bắc liễu chùng to
Bằng khuông mây ngủ về bao hướng
Ngơ ngẩn thuyễn trời đã mấy bờ
Đêm vắng, nám tàn ai liếc mộng
Bé bằng đọc lại những văn xưa.

BẠC - MỆNH HOA

Bao cảnh tai bời trước gió xuân
Bao hồn hoa lạc oán Đông-quân
Hương lan ngán nhẽ pha mùi tục
Sắc quế thương ơi ô bụi tràn
Hồng nhạt nhớ chì đường bắc-tái
Bướm ong quên cả lối đông-lân
Một vùng trăng ưa soi hiu-quạnh
Đồ nhánh mai gầy nét chập-chân

XUÂN XƯA ƯỚC VỌNG

Bích-dàò sắc, Thủ-y-tiên hương
Ta đón xuân xưa giữa mộng vàng
Sông núi đã quên trường khói lửa
Cỏ cây thôi nhớ chuyện phong sương
Mở lòng ý dậy hòa muôn hướng
Cát bút thơ đè tặng bốn phương
Ngây-ngất hồn say màu nắng mới
Trong mùa hoa nở tình vương vương

AN TẠI

Nhẹ gói đầu lên giữa cánh tay
Bao nhiêu giông tố hết từ nay
Trời xa nắng nhạt màu sương khói
Sông nhỏ thuyền quên bến nước mây
Ai rồi mùi hương mơ diễm-ảo
Ta tìm trang sách gợi mê-say
Bốn tường thu cà càn khôn lại
Khúc nhạc dương-hòa khởi tự đây

QUEN VỀ MỘT HƯỚNG

Đừng dựng ngày qua giữa bóng chiều
Đau hồn hoa thảo mối tình kiêu
Ánh xuân áo nhạt tình vương-giả
Trời lạnh mây lòng sắc tịch-liêu
Châu đã không về nơi Hợp-phố
Ngọc đâu còn ấm nèo Lam-kiều
Nhắc gì chuyện cũ bên cõnh liễu
Tâm-sự lâu trăng chỉ bấy nhiêu



LÒNG TÚ' TẾ

Của NHẤT-LINH

Trong cuốn

Thé Rồi Một Buổi Chiều

C

rời vừa mưa xong, đường phố lầy lội, bên cạnh những cửa hàng đầy tơ lụa màu rực rỡ, Sứu cúi đầu đi thong thả, hai con mắt đỏ ngầu và dày rử nhìn thẳng ra trước, không dè ý đến một vật gì. Trông hình dáng chỉ biết đó là một người nghèo khổ, chứ không hiều thuộc về hạng nào. Có lẽ người đó đã làm đủ nghề: đi ở, kéo xe... nhưng hiện nay chắc không có nghề gì, vì người bần thiểu và ốm yếu quá. Hai con mắt nhìn một cách đại dột, mõm bao giờ cũng há hốc và hai bàn tay lúc nào cũng run run bảo cho ta biết rằng người đó chỉ còn có việc là đi hành khất để chờ ngày vào nhà diên.

Một cơn gió thổi mạnh. Sứu vội giơ tay lên giữ lấy cái mũ đội trên đầu, một cái mũ dạ màu xám rộng thênh thang đội úp xuống che gần khuất hai con mắt. Muốn tránh một người quét hè, Sứu đi rẽ xuống

đường. Vừa lúc có một người mặc áo phục rất sang, đầu tóc chải mượt và dôi giày bóng loáng, đi vội ở trong một hiệu thợ cao ra, giơ tay vẫy một cái xe cao xu. Vì hai bèn cùng vội cả, nên người ăn mặc sang trọng và người ăn mặc rách rưới dung vào nhau một cái thật mạnh. Người vận áo phục kêu một tiếng to, rầy Sứu ra, mắng mấy câu theo lệ thường, rồi toan bước lên xe. Nhưng đến lúc nhìn xuống thấy mũi giầy của mình bị bắn chân đầy bùn của người kia làm bẩn bé bết, thì chàng ta không giữ nổi giận được nữa. Chàng giơ thẳng tay bóp tai người nghèo kia một cái, làm cho chiếc mũ da tung ra rơi ngay vào cái xe tay trên tẩm thảm cao xu đê chân. Chàng cho thế là đủ giận bèn phủi tay, nhắc hai ống quần cho khỏi mất nếp, và ngồi lên giục phu kéo đi. Thấy cái mũ dưới chân, chàng toan hất xuống trả, nhưng

Không biết nghĩ được một điều gì hay hay, chàng mỉm cười lấy cái mũi giày côn sạch thọc vào mõi rồi đặt lên cái mũi giày lấm bùn cộp đi cộp lại như người đánh giày.

Chàng lấy làm khoan khoái, nũng nịu nghĩa mũi giày bóng trở lại gần như trước. Nhìn cái mõi dã dăm đó, bần thần, chàng hơi hối hận, nhưng vội tặc lưỡi nói một câu để tự an ủi :

— Chắc thằng cha mới ăn cắp được của ai... Đáng kiếp!

Rồi chàng bảo người kéo xe :
— Cho anh cái mõi này.



Sửu bị cái tát tai đứng lặng hồi lâu cho khỏi choáng váng rồi lắc lư cái đầu tìm xem mõi mình rơi đâu. Một người tài xế thương hại bảo :

— Mõi rơi vào xe ông ta rồi còn đâu.

Sửu nhìn theo cái xe chạy đã xa, không hiểu và làm bầm tụ hỏi :

— Thầy ấy lấy mõi của tôi?

Rồi Sửu lại cầm đầu đi, mắt nhìn thẳng ra trước một cách dại dột, mồm há hốc và hai tay run run... Trong lúc đó ở đầu phố một thầy đội xếp thong thả đi lại phía Sửu, cầm cái gậy lồng léo bằng hai ngón tay và nghịch đưa đi đưa lại như một quả lắc đồng hồ. Đó là cử chỉ thông thường của thầy mỗi khi thầy sắp có dịp ra oai. Đứng xa, tuy thầy đội không nhìn rõ, nhưng thầy đã « đoán » ra được hết. Thầy đoán rằng người ăn mặc rất sang kia vào hiệu mua hàng, lúc ra bắt gặp tên này ăn cắp mõi, liền bợp tai giăng lại cái mõi kia rồi tha... Nhưng thầy thi thầy không tha. Thầy không tha không phải vì bỗn phản bắt buộc, nhưng thầy muốn tổ cho mọi người biết rằng mình tinh mắt. Đến lúc nhìn rõ Sửu thì thầy không còn nghi ngờ nữa,

những điều phỏng đoán của thầy đã hiển nhiên biến thành sự thực, sự thực có một không hai.

Sửu thấy thầy đội xếp đến gần mình, theo thói quen, đi khép nép tránh sang một bên. Thầy đội chạy sấn lại nắm lấy tay Sửu và nghiến răng bóp thật chặt. Thầy nhìn mặt Sửu thấy đáng ghét một cách lạ lùng và bóp chặt thêm một tí nữa cho bõ ghét.

— Về bóp! Hừ, quân bay bạo gan thực, dám giở thói ăn cắp ra trước mắt ông.

Sửu hốt hoảng, lúng túng nói :

— Thầy ấy lấy mõi của con...

Thầy đội chợp mắt, vuốt một cái ngang lưng Sửu và nhếch mép cười nhạt :

— À, ra thầy ấy ăn cắp mõi của mày. Quân này to gan thật!

Cái trí khôn lu mờ của Sửu báo cho Sửu biết rằng phân trần không có lợi. Sửu bèn van lơn :

— Con lạy thầy, thầy tha cho con.

Thầy đội cười một cách đặc chi :

— Tha thế nào được, con ơi!

Người tài xế lúc này tiến đến gần nói :

— Ông đội tha cho nó, nó oan. Nó dám phải giày ông kia, ông ấy cho nó cái tát tai cũng đã đáng đời lầm rồi. Nó lại mất thêm cái mõi... cái mõi khô ấy mà...

Một vài người đứng gần đó cũng xin hộ.

Nghé mọi người nói, thầy đội lấy làm khó chịu vì mình đoán sai cả và thầy nhìn mặt Sửu càng thấy đáng ghét hơn trước. Thầy lấy ngón tay trả hắt cầm Sửu lên và nói :

— Cái mặt gian chua. Ngữ này thi thế nào ông cho cũng có ngày tù mọt.

Thầy đội quay ra nói với mọi người, vẻ mặt vui tươi dễ tö rằng mình sẵn lòng khoan dung :

— Lần này các ông, các bà xin hộ thì tôi tha nó, lần sau nó phải lui mà chừa đi.

Bỗng nhìn thấy cái đầu bù tóc của Sứu, nghĩ ngay được một câu để che ngượng :

— Cái mũ ấy mày không ăn cắp của ai thì tao cứ đi dắt đầu. Cũng may phúc cho mày khi lấy cái mũ ấy lại không gặp tao... Bây giờ thì cút đi ngay.

Nói xong, thấy cầm gậy gỗ mạnh và dốt ngón tay Sứu hai cái, Sứu đau quá, nhưng không dám nhăn mặt, không dám kêu, vì Sứu sợ rằng biết đâu không vì một tiếng kêu mà thầy lại đổi ý kiến không tha nůa.

Thấy thầy đội quay lưng đi. Sứu mừng quá...

Yên lặng như một cái bóng. Sứu cầm đầu di, mồm há hốc và hai tay run run, nhưng lần này hai con mắt Sứu không dai dột nůa, lại sáng lên một cách khác thường. Trong lúc mừng, Sứu luôn mồm lầm bầm :

— Suýt nữa thi vào bóp, may quá, gặp được thầy đội tử tế.

Sứu quên cả đau tay, quên cả mắt mũ, chỉ nghĩ đến cái mừng được thoát khỏi bóp. Thấy có cái ngõ con, Sứu vội vàng rẽ vào. Yên tâm rằng đã được di khuất mắt thầy đội, Sứu cười và nói một mình :

— Sao lại gặp được thầy đội tử tế đến thế !

Câu ấy vì nhắc đi nhắc lại mãi, dần dần biến ra :

— Sao người ta lại tử tế đến thế.

Lúc đó cái óc tối tăm của Sứu như có ánh sáng chiếu rọi làm cho Sứu lần đầu tiên trong cuộc đời khốn nạn của mình nhận thấy một cách rõ ràng cái lòng tử tế của người đời !

— Suýt nữa tôi vào bóp !

Nghĩ đến đó, Sứu vô tình quay nhìn lại...



Mấy hôm sau, Sứu bị bắt vì không có chỗ ở và nghè nghiệp nhất định. Ở nhà pha được ít lâu, thầy thuốc khám nghiệm bảo Sứu có bệnh điên là lại cha mẹ trước kia mắc bệnh giang mai. Không ai biết rằng Sứu điên hẳn vì cái bóp tai của người mặc quần áo sang trọng làm cho óc的大 yêu săn bị rung chuyển mạnh quá... hay nói cho đúng, chỉ vì đôi giày bóng bị lấm bùn.

Được cái bệnh điên của Sứu rất lành, không hại đến ai. Cả ngày, Sứu lúc nào cũng như mỉm cười sung sướng và thỉnh thoảng lại lầm bầm nói một mình ;

— Sao người ta lại tử tế đến thế !
Còn như người ta có tử tế như Sứu trưởng hay không thì đó lại là câu truyện khác.

MÃY QUÃ

Nhiều Tích ra tinh chơi, đụng ngõ ngách ở một đầu phố thì có một người vận áo phục đi xe đạp phóng đám sầm ngay phải. Cả Nhiêu Tích và người kia đều ngã lún ra đường. Người hàng phô xùm lại xem đông.

Nhiêu Tích ngồi nhòm dậy, sờ đầu, sờ vú chỉ thấy hơi đau vài chỗ. Nhưng Nhiêu Tích lo sợ pháp phòng, thầm hỏi :

— Người ta đi xe đạp chắc là phải thạo luật đi đường lắm, nếu họ đụng vào mình thì tất là mình có lỗi. Xe đạp của họ gãy thì mình bán già tài đi mà đến.

Nhiêu Tích vừa nán dùi vừa đưa mắt nhìn trộm người kia, dò la ý từ. Nếu tích thấy người kia không nói gì, hay nhìn mình mỉm cười thì tất người kia có lỗi ; lúc đó Tích sẽ ném lún ra đường và kêu thật to rằng què chèn không đứng dậy được. Nếu nhỡ xe người kia có gãy thì mình không phải đèn, vì mình đã bị gãy mất chân.

Trong lúc những ý tưởng phác tạp ấy lộn sộn trong đầu Nhiêu Tích,

tùi những ý tưởng cũng phức tạp như thế lộn sộn trong đầu người vận áu phục. Chàng nhìn Nhiêu Tich ngầm nghĩ:

— Trái thi lẽ cố nhiên mình trái, vì họ đi bên tay phải, mà mình thì quên bóp chuông. Nhưng nếu giờ ta yên lặng thì lão này biết là ta trái, tất sinh sự...

Nghĩ vậy, chàng liền đứng lên, vê mặt hầm hầm liền lại gần Nhiêu Tich, dang thẳng cánh tát cho Nhiêu Tich một cái thật mạnh. Không thấy người kia nói gì, tiện tay chàng lại tái luôc cái nữa.

Thấy vậy Nhiêu Tich biết ngay là mình trái, vội vã đứng lên, quên cả chàng đau. Tich quắn lại khẩn rỗi

cúi đầu đi thẳng! Đi được một quãng, Tich quay cõi lại và lấy làm mừng rằng người kia không đuổi theo, Tich lầm bầm sung sướng:

— May quá, xe thầy ấy lại không gãy cái gì.



Người vận áu phục vẻ mặt hãy còn hầm hầm tức giận. Chàng vừa nhắc xe đạp lên xem xét vừa nói thật to :

— Rõ thật nhà quê lèn tinh. Đi thì nghênh nghênh ngáo ngáo, có hai mắt cũng như không.

Tuy ngoài mặt giận dữ, nhưng chàng không khỏi cười thầm với mình.

NHẤT-LINH

KHÉO CHIỀU CÔ

Trên đèn, trong chiếc chiếu hoa lót, một bà đang ngồi đồng, bóng cô nhập vào làm cho bà nhảy, múa huyền thuyễn. Một lúc là đã đến chỗ cô đang cheo thuyễn ngọt về. Trong khi bóng cô đang cầm quạt vừa cheo thuyễn, vừa nhảy múa, thì tự nhiên một tiếng nổ khá dài ở trong người bà đồng lợt ra, bà không phanh lại kịp làm mặt bà đỏ tía. Bác cung vẫn vanh trí khôn, ngồi dằng sau, bèn chừa thẹn cho bà đồng mà hat một câu rằng :

— Cô... Ô... Ô... cô rit, cô chơi.

Cô bắn súng lục, cô bơi tr... /huyền rồng..

VỎ QUÝT DÂY MÓNG TAY NHỌN

Lão Ích giắt trâu ra dâu làng để ăn cỏ. Nhà nhiều Phở ở gần đây đang phơi cỏ, già. Chỗ ấy lại có bóng cây mát, nên lão Ích ta liền thả trâu rồi nằm ngủ. Trâu liền non men lại ngay chỗ cỏ phơi của bác nhiều mà « chén ». Nhiều Phở thấy vậy liền bắt đèn bồn đồng bồi thường. Việc không rong phải đem lên huyện.

Quan hỏi :

— Ông già kia, năm nay đã bao nhiêu tuổi dâu rồi mà còn dề trâu ăn hại cỏ của người ta, lại không chịu đèn bồi thường.

— Bầm quan lớn, năm nay con mới có hai mươi tuổi.

— Hai mươi tuổi à? Lão này nói thế mà nghe được. Đầu, râu bạc phênh mà dám khai hai mươi tuổi.

— Bầm quan lớn, con thế này mà khai hai mươi tuổi thì ai tin được, cũng như con trâu của con trong một lúc mà ăn hết bốn đồng bạc cỏ thì ai tin được.

Quan cả cười, tha bồng cho ông lão.



thoát hình

VŨ - HOÀNG - CHƯƠNG

Rào rạt trong cây nhưa trăng ngắn,
Đã nghe dồn cả tối dài xuân,
Đã nghe rào rạt từng cơn gió
Về mách lin hương với cõi trần

Vườn dày rừng đầy cung xao xuyến
Nagy phút hồn hoa sắp hiện thân
Nụ đã trên cành đau đớn cưa
Gió thiêng hấp hối đã nghe gần.

Muôn vạn tể bào đang hủy thế
Vâng theo ý lớn nhịp xoay vẫn
Phá cho thành đáy, sinh là diệt
Đời « quả » lên từ mỗi xác « nhân ».

Kìa mảnh da ngà đang nứt ran
Cho tròn một kiếp chẳng phản ván
Lòng cây mây thuở ai người biết
Từng khóc từng reo đã mây lẩn.

Nhựa ú càng cao niềm giục giã
Đất trời mong mỏi nice hương lan
Cành hoa sắp hé phô kiều diễm
Nụ thoát hình trong phút nhảy thần

Ôi đã then sương cài lồng lẻo
Buồng thơm rao rực ý thanh tan
Cô ai tha thiết ngoài mây nước
Chờ lối Đào-nghuyên tự mở dần.

Ta mở trang lòng nguyên vẹn mă
Chưa từng hoen õ vết trầm luân
Đêm nay xuống một bài thơ trăng
Cầu nguyên cho đời nở ái ân.

xuân thanh bình

thơ Vũ-hoàng-Chương



Khói đưa trù-tịch tràm xây biếc
Hương đón nguyên-tiêu nụ mờ đào.
Nhựa réo thanh bình vang Trái-Đất
Cho lòng đâu-bè cũng xôn-xao.

Thuyền-thơ chở hứng lên cao
Sông-xuân lại có đêm nào nguyệt-hoa
Bạc trôi từng lớp Sao Sa
Bảy màu mây cửa Tháp-Ngà vẫn-vương.

Trời khuynh chợt vàng khúc Ngư-Dương
Đá thết vàng kêu nhịp trống cuồng.
Sực tỉnh trông ra ngoài giấc mộng
Hãy còn run-rẩy ánh trăng xuông.

Tơ xuân rối loạn ai guồng ?
Mà nghe lòng Tháp buông-tuồng khói mây.
Gió thanh-bình đã về đây !
Mưa với trù-tịch trắng đầy nguyên-tiêu.

Vũ hoàng Chương

1956

TỤC LỆ ĐÁNG YÊU CỦA NGÀY TẾT



của Thach-Lam

HÁI LỘC.— Hai chữ « ăn tết » của ta nghĩa đã rõ rệt lắm : mấy ngày tết là ngày của cái miệng, những ngày đây các món ăn ngon, các thứ mứt thơm, rượu ngọt và bánh chưng mới. Những ngày tết còn nhiều thi vị khác nữa ; cái thú xum họp của gia đình, những đêm thức khuya nói truyện, những tục lệ xinh xắn và rất có duyên. Có một tục lệ xinh đẹp ý nhị nhất mà năm nào chúng ta cũng phải nêu điển lại : đi hái lộc. Bởi vì một cành lá tươi hay một búp mầm non, ấy là tất cả mùa xuân mới vui vẻ và may mắn mà chúng ta đem về. Trong cái với tay ấy, có cả một hy vọng vui đẹp, cả cái liên lạc mật thiết của người với cây cỏ xung

quanh. Những năm gấp giờ xuất hành tốt về đêm, người ta đi hái lộc lúc khuya đè về còn xông nhà. Trong đêm tối đầy hương thơm ngát, các đình chùa là nơi hội họp : lòng hòa tín-nghưỡng với tình yêu, khói hương hòa lẫn với khói pháo. Thật là vui vẻ, ấm cúng và hiền từ.

Ngày lễ Noël, người ta đi nhà thờ dự lễ, rồi trở về ăn tiệc. Sao chúng ta không đi hái lộc đêm ba mươi thật đông và thật vui, rồi trở về đem cành xuân diêm thèm vào bữa ăn thân mật của gia đình ? Đó là một tục lệ xinh đẹp và ngày thơ, làm tươi thắm linh hồn và khiến cho chúng ta trẻ lại.

TIỆC GIAO THỪA.-- Thuở nhỏ, khi tôi lảng nghe tiếng pháo giao

thừa từ nhà này trả lời nhà khác trong đêm tối, tôi vẫn nghĩ mùa xuân bây giờ mới được chính thức công nhận, mới được mọi người ăn cần mời mọc vào nhà. Rồi quanh mâm cỗ đầu năm mới, tôi thấy cảnh gia đình đầm ấm và thân mật quá. Nhưng cái vui đón xuân chỉ vui riêng từng gia đình một. Sao chúng ta không mời các bạn thân, — nhất là các bạn xa nhà — đến cùng dự cái vui đó? Tôi muốn thấy mở rộng phạm vi buồm giao thừa ra ngoài ngưỡng cửa, bỏ những điều kiêng kỵ phiên phức đầu năm, đề bùa tiệc đêm hôm ấy có thể hội họp được đông đủ các người quen xung quanh một bàn đầy hoa đẹp. Hẹn nhau đi hái lộc, rồi cùng nhau trở về uống rượu mừng năm mới; nhà nọ mời nhà kia đến dự tiệc, người trong gia đình với bạn hữu, có phải cái vui được đầy đủ và rộng rãi hơn không?

BÁNH CHUNG.—Gói bánh chưng là cái tục lệ cũ kỹ nhất của ngày tết, và cũng là cái tục lệ nhiều ý vị nhất của chúng ta. Ô, chiếc bánh chưng vuông vẫn và đầy đặn, màu xanh như mạ non, gạo nếp nở như bông tuyết và giữ trong lòng bao nhiêu quý báu của miếng ngon: lượt đậu mịn và vàng đậm, những miếng mỡ trong như hò phách, những miếng nạc mềm lấp tấm hạt tiêu. Và thoang thoảng một chút mùi cà cuống, gắt như cô gái chua, sắc như mùi kim lạnh. Biết bao nhiêu kỳ thú và bao nhiêu khí vị lạ lùng! Bánh chưng, cái cốt yếu của ngày tết chính là lương dỗng

của buồm giao thừa. Cho nên nhà giàu hay nhà nghèo cũng đều phải có: nếu không có thì bữa tiệc xuân thành ra nhạt nhẽo mất vui.

*

Bánh chưng đổi với tết ta cũng như ngỗng quay đổi với Neël. Không ai muốn thiếu món ăn chính đó. Đối với nghèo, ở bên Anh (là nơi mà nhiều tục lệ cũ còn được giữ một cách trân trọng) người ta lập ra những « hội ngỗng » — « Goose Club ». Đó là một hội cổ từ lâu đời, và chỉ có mục đích là dành sẵn cho những kẻ ít tiền mà không biết lo xa, một con ngỗng rất non ăn ngày lễ. Cốp một số tiền rất nhỏ, trong mười ba tuần lễ thế là người trong hội chắc chắn đã có ngỗng để phân mình. Và nếu góp phụ thêm một chút nữa, thì lại được hai chai rượu tốt mang đi. Nhưng có những người nghèo hơn nữa, hay không biết lo xa mà vào hội — Những người đó chiều hôm ấy chen nhau đứng chờ ở các cửa hiệu lớn bán thức ăn: ở đây người ta treo từng dãy hàng ngàn con ngỗng đã quay rán sẵn sàng. Bọn người kia đợi cho chủ hàng tiếp khách sang xong. Người ta bán rất đắt cho kẻ nhiều tiền, nhưng xong rồi, bao nhiêu ngỗng đều hạ giá rất thấp cho người nghèo. Đó là một cử chỉ từ thiện trong ngày lễ.

*

Bên ta cũng có những hội gọi là « hội bánh chưng ». Người chơi hội mỗi ngày đóng một xu, hay một tháng ba hào, đề cuối năm linh một tá bánh chưng với ba bốn cân giò.

Như thế cũng tạm đủ để cái tết
được tươm tất. Nhưng còn bao
nhiều người nghèo kiêng gạo ăn cũng
chưa đủ? Còn bao nhiêu kẻ khốn
khó lang thang trên lề đường của
thành phố, mà những tiếng kêu xin
thảm đạm nồi lên các buồi chiều?
Họ ăn tết ở đâu, về ở đâu? Hỡi
bạn đọc yêu quý, trong ngày tết
này, bạn có nhà cửa, bạn có một gia

dinh, đoàn tụ hưởng thức ăn ngon
và nóng, bạn nên nghĩ đến những
người nghèo khổ quanh mình. Bạn
nên thương người và rộng lượng:
bạn cho đi, làm phúc đi, không tính
toán không ngần ngại. Cái tết của
bạn chẳng vui vẻ hơn ư vì bạn đã
giúp đỡ mấy cảnh nghèo?

THẠCH-LAM

CỐT NHẤT TRÍ NHẬN XÉT

Một ông giáo dạy về khoa thú y, bùa đó đương mồ một con bò và
đương giảng nghĩa cho học trò. Ông nói:

— Các anh học về khoa này, phải cốt có trí can đảm và trí nhận xét.

Nói vậy, ông liền cầm ngón tay cái vào nước rữa bò rồi cho vào
miệng mút, thản nhiên như không, như muốn bảo học trò thế mới là can
đảm. Học trò trước còn rụt rè, sau cũng cầm ngón tay vào rữa bò mà
mút can đảm lắm. Xong đâu đấy ông giáo mồi từ tốn:

— Các anh can đảm thì có can đảm, nhưng thiếu trí nhận xét. Các
anh không nhận ra rằng lúc nãy tôi cầm ngón tay vào rữa bò thì cầm
ngón tay trống, mà đến khi mút, thì mút ngón tay giũa.

KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

Một anh trộm đại tài vào một nhà kia, thấy chủ nhà đang nằm hút
thuốc phiện, bên cạnh có đứa con ngồi chơi, anh ta bèn lén đến cuì xuống
gầm giường ngồi rình. Trên giường đứa bé nghịch chơi quả táo, bỗng sẩy
tay, quả táo lăn xuống đất. Người chủ nói:

— Đèo thằng xuống nhất cho.

Trộm la nghe thấy lấy làm lo, nghĩ bụng nếu để chủ nhán xa nhất,
táo thì thế nào cũng trong thấy mình mất. Bèn nghĩ ra một mẹo, nhặt quả táo
để vào lòng chiếc giày của nhà chủ. Quả nhiên đến lúc ông kia sô chán vào
giày, thấy quả táo chỉ với tay cầm lấy, rồi lại lên nắm. Anh trộm đã lướt
lại thoát nạn, ngờ đâu chủ nhà cũng là tay khá dãy!

« Quái! rõ ràng mình nghe thấy quả táo lăn xuống đất, sao lại nhảy
vào trong được? Chắc là có anh nào dưới gầm giường chứ không sai! »

Nghĩ vậy, rồi thông thả gọi to:

— Anh nào nấp dưới đây cũng là tay khá dãy! Nhưng mà ra đi thôi!

Trộm ta bất đắc dĩ phải bỏ ra vây.

CÂU CHUYỆN BÊN GÓC LIỄU

hay

((tâm hồn nghệ sĩ))

trong cuốn THEO GIỜNG
của THẠCH - LAM

LÚC ấy là một đêm về đầu mùa thu. Thời tiết không lạnh lắm, và gió hiu hắt đưa lại từng cơn nhẹ. Trời cao trong thăm, các vì sao lấp lánh sáng những màu sắc khác thường.

Chúug tôi đứng bên một cây liễu; trước mặt Tây Hồ mà sóng đến vỗ rộc rách ngay dưới chân. Bên trái chúng tôi là bụi tre nhỏ, cành hơi ngả nghiêng theo chiều gió, khe khẽ ca cái bài ca sao sác của những lá vàng khô.

Cành lá tre này cũng như những cành lá tre khác, không có gì đặc biệt. Nhưng tôi không bao giờ nhìn ngắm một cành tre, mà không thấy nỗi lén trong lòng những ý nghĩ và cảm giác lúc nào cũng giống nhau. Khi thấy các lá tre giờ thời vút một chiều, tôi cảm thấy một động âm thầm và kín đáo trong tâm hồn. Hình như một cảm giác gì thanh thoát và lạnh lẽo, một cái gì vừa cứng cỏi lại vừa chua xót, vừa tha thiết lại vừa lạnh đạm, như tâm hồn một nhà ăn dật thời xưa, chán những điều thế tục, đem giấu cái tài năng không được ai biết trong rừng núi...

Vài lá tre dài nhọn vắt qua giăng sáng, trông thật giống một bức tranh phỏng bút của Tàu. Nhưng bức ấy không những chỉ phô bày một cảnh mà thôi. nó còn hàm một ý nghĩa biếu hiệu nữa, mà chúng ta không ra thoát. Tre cũng như thông, được người xưa lấy làm biếu hiệu của người thanh cao, danh lợi không phàm. và trong ngọt gió đầu sương vẫn giữ vững được tâm hồn ngay thẳng. Trong tiếng sáo sạc của lá tre, hay tiếng vi vu của ngàn thông, chúng ta được nghe lời nói của tâm hồn ấy, một lời nói không phải ở ngoài vào mà chính tự trong lòng chúng ta từ kiếp nào nỗi lên. Tôi chẳng bao giờ chỉ nhìn ngắm cái cảnh không thôi cả; cùng một lúc, và không tự ngăn giữ được, còn di vào những ý nghĩ và những cảm giác quen thuộc ấy.

— Anh nói đúng. Không phải ở trong văn chương Pháp — thứ văn chương đã cám dỗ chúng ta ngay từ nhỏ — chúng ta mới tìm thấy Thiên nhiên, Rousseau tìm thấy Thiên nhiên ở thế kỷ thứ XIX. Nhưng chúng ta, chúng ta yêu mến cảnh

vật và cảm thông với Thiên nhiên đã từ lâu lầm rồi. Giữa chúng ta với cảnh vật, với cây cỏ, với núi non, có một sự quen thuộc, một sự thân mật dăm thắm và sâu sắc lạ lùng. Một cây đối với chúng ta không phải chỉ là một cái cây; đó còn một linh hồn đương sống, cũng mừng vui và cũng đau khổ như chúng ta. Hoa mai nở trong làn sương, cỏ non nghiêng trước gió xuân, chúng ta cảm thấy linh hồn của hoa cỏ ấy một cách đầy đủ và gần gũi hơn chúng ta cảm thông linh hồn một người bạn.

— Tôi còn nhớ một buổi đi chơi xuân ở vùng Lim. Tôi chèo từng bậc đá một con đường giốc khuất khúc dè lên chùa Bách-Môn. Bỗng nhiên hết khói hàng rào cây, tôi đứng sững lại trước một cảnh tượng thật phi phàm; trước cồng chùa, một cây đào lớn trổ hết các hoa, làm hồng tươi cả một phương trời. Ở cái nở tung của cánh hoa mơn mởn ấy, có một triều nhựa lén mạnh mẽ, một nguồn sống ngấm ngầm tôi tưởng nghe thấy được. Đó là sự đầy đủ của một thân cây, đầy hình như là sự này nở của cả vũ trụ, cả mạch đất trong tiết xuân một bài ca hát xôn xang và tươi thắm của những cái rực rỡ tự mấy kiếp đời nào tồn lại. Nét huyền bí, mung lung của Phật-Quan Âm, của bà Vương - Mẫu, vẻ thân mật và suồng sã trong dáng áo cô giải nhân của Bồ-Tùng-Linh, và màu da hồng của các tiên nữ trên thượng giới, tất cả những cái ảo ảnh ấy đều linh động trước mắt tôi khi đứng ngắm cây hoa đào nở trước cửa chùa. Không bao giờ tôi quên được những

cảm giác của tôi lúc đó. Ở đâu mà có nguồn cảm giác ấy? Tôi chưa tìm tòi phân tách đề hiều biết. Đạo Phật coi hòn đá, cỏ cây, con vật như những thứ bậc khác nhau của các kiếp vận luân hồi, những bước của cái vòng đau khổ ấy mà người ta phải trải qua để đến chỗ giải thoát. Có phải vì thế mà chúng ta có cảm tình thân thiết và đầm ấm với linh hồn của cây cỏ, chim muông cũng đang đau khổ như chúng ta chăng? Hay những cảm giác kia nguồn gốc ở cái ý muốn chìm đắm mình trong vũ trụ cái huyền ảnh thần tiên của đạo Lão? Tôi chỉ biết rằng chúng ta mang ở trong tâm hồn nhiều mầm giống, và nhiều tình cảm tự buổi nào.

Thật thế. Chúng ta đến bây giờ, và còn mãi mãi, vẫn mừng những cái gì đã làm vui mừng ông cha ta, đau khổ những cái gì ông cha chúng ta đã xót xa, đau khổ. Trong mỗi tình yêu đậm đà và mạnh mẽ với người con gái mà chúng ta gặp lần đầu, có phải chúng ta nối cái tình yêu đang dở của người khác, yêu với tất cả cái hăng hái say mê, cái đau đớn bất nguyện của cặp tình nhân nào tự nghìn năm trước đã yêu nhau; cũng một duyên có thể trong những cảm tình khác của tâm hồn ta. Cuộc đi chày chùa Hương năm nào đã đem lại cho tôi một sự bày tỏ lạ lùng. Vốn sinh trưởng ở chốn bùn lầy nước đọng, tôi chưa từng trông thấy rừng núi bao giờ. Vậy mà đến Hương-Trí lần đầu, tôi thấy không phải lần đầu trông thấy núi, mà lại có cảm giác như được nhìn lại cảnh cũ, một cảnh

đã quen thuộc từ lâu. Hình như là lầm tôi đã lê gãy trúc của nhà hù dột trên sườn những núi đá kia, ngày ngây ngám những đám mây trắng bay qua trước mặt; hay đã là một kẻ chán công danh, lui về chờ chiếc thuyền câu len trong bờ biển sỏi trên giòng suối. Hình như những cảnh của vùng non sông ấy, các màu sắc đổi thay của mây trời, và lạnh lẽo của sương chiều giải ở chân núi, cho đến tiếng thì thầm của hốc đá, rừng cây, tất cả đều đã ghi trong trí tôi tự bao giờ và không bao giờ phai nhạt được.

— Đấy là vẽ cảnh và tình. Cho đến những đau khổ, vui sướng khác của người, chúng ta cũng cảm giác như thế. Lòng ghét giận của người bị tình phụ, tình yêu tha thiết của cha đối với con, cái chán nản của người tuyệt vọng, chúng ta không cần trải qua cũng hiểu thấu được, có khi hơn ngay người đương chủ động. Trong tâm hồn chúng ta, bao nhiêu mầm giống của các tình cảm phức tạp của loài người. Tất cả những cái hương hỏa bí mật và tiềm tàng đó là gì nếu không phải là cái mà người ta gọi là thiên năng, là cái thiên tài riêng của một nước mà người nghệ sĩ được hưởng? Hồn người nghệ sĩ là chung đúc của bao nhiêu tâm hồn người trước, đúc bằng bao nhiêu nước mắt, nụ cười đã nở từ mấy nghìn năm trước trở về đây.

Tâm hồn rất phức tạp, rất phong phú, vì đủ hết các màu sắc và mầm non của tất cả các những tình cảm của người. Nghệ sĩ vừa có tâm hồn của người lành người ác, tâm

hồn của người quân tử và kẻ tiểu nhàn, tâm hồn ông Thánh cho đến tâm hồn của kẻ trộm cắp, giết người... Không có cái nào mạnh đến thắng đoạt cả cái khác, nhưng tất cả các tâm hồn khác nhau ấy hòa hợp, sôi réo với nhau để tạo nên lòng say sưa cái Tuyệt Mỹ, Tuyệt Thiện, lòng ham mê sự sáng tác khiến nghệ sĩ ngang hàng với Trời. Phần đông chúng ta thường có một quan niệm sai lầm về tâm hồn người nghệ sĩ : tưởng rằng nghệ sĩ phải là một người có tâm hồn trong sạch và cao thượng và chỉ có thể thôi. Nếu chỉ có hai tính cách đó, có lẽ người ấy sẽ trở nên một kẻ hiền hành, hay một người quân tử, nhưng không bao giờ một nghệ sĩ. Mà người quân tử thì chúng ta biết, hoặc giảng dậy luân lý hoặc đem mình ra làm gương ; không bao giờ xuất được tác phẩm nghệ thuật cả.

Người ta sinh ra là nghệ sĩ hay không, chứ không có thể học tập mà thành được. Muốn có sức tìm hiểu thế nào cũng không bằng cái « trực giác » nhiệm màu của tâm hồn nghệ sĩ. Tả cảnh tre trước gió cũng ngắn ấy nét, ngắn ấy chữ, nhưng sự cảm giác rộng rãi trong không gian và thời gian của người nghệ sĩ chính khiến nét mặt có linh hồn, có vang động ra xa, khác hẳn với người chỉ biết tả cái gì mắt mình trông thấy mà thôi. Một cử chỉ gạt thăm giọt lệ của người đau khổ, kẻ quan sát thường chỉ biết đấy là một cử chỉ đơn sơ, nhưng nghệ sĩ, vì cũng đau đớn cái đau của người trước mặt, khiến cử chỉ ấy có một

ý nghĩa sâu sắc và đầy đủ hoàn toàn
và làm chúng ta cảm được sự đau
đớn ấy.

— Có hai lối quan sát : một lối
quan sát bè ngoài, và một lối quan
sát bè trong. Trong bè ngoài, thì
chỉ thấy được cái trạng thái sự
vật của cảnh tượng ; một hành vi
chỉ là một hành vi, chứ không có
cái ánh sáng bên trong đem ra soi
tò, giảng giải và làm thành rõ ràng.
Phải tả chân có cái xa vọng đạt
được tới nghệ thuật bằng cách chỉ
diễn tả cái gì trong thấy. Nhưng
nếu họ thật đạt được mục đích ấy,
bằng cách ngăn cấm sự thông hiểu
trực giác, thì họ chỉ có tạo nên
được những nhân vật máy, cứ chỉ

từng khớp mà thôi. Họ sẽ tạo nên
những tác phẩm khôi hài, chứ không
cảm động. Người ta có thể tập
nghe cho tinh tường, tập trông chờ
chu đáo, nhưng không có con mắt
của linh hồn thì không bao giờ soi
thấu được cái bí mật của tâm lý.
Các nghệ sĩ là những sản xuất của
bao nhiêu thế hệ, theo một cách
thức chung dúc huyền bí và không
có luật lệ ; họ là những cái sinh
sản bất ngờ, những cái dột nhiên,
kỳ dị và ghê gớm của vũ trụ, nhân
vật ra ngoài khuôn khổ thường,
các nghệ sĩ chân chính bao giờ
cũng rất hiếm. Tìm được đích đáng,
và tìm được nhiều đó là danh dự
của cả một thời, cả một dân tộc-

THẠCH-LAM

SỰ THẬT MẮT LÒNG

Thầy giáo hay có tình quát to.

Trò hỏi : Thưa thầy « la mère » là gì ạ ?

Thầy quát : « là mẹ máy ».

Trò oà lên khóc.

VÒ QUÍT DÀY MÓNG TAY NHỌN.

Hàng rao — Ai thịt chó, chả chó mu... a a ?

Khách gọi — Chó

Hàng rao — Ai chó đấy ?

KHÔN MÀ KHÔNG NGOAN

*Trò Nguyễn văn Ba muốn nghỉ mà không biết thế nào được nghĩ mãi
được một kẽ, bèn ra nhà giày thép gọi tê-lê-phon cho ông đốc trưởng :*

— Allo ! Allo ! Ông đốc trưởng X phải không.

— Phải ! Ai đấy ?

— Thưa ông, tôi muốn xin phép ông cho thằng bé cháu tên Nguyễn-
văn-Ba nghỉ vài hôm, ông làm ơn cho cháu phép.

— Vâng được, cháu ở lớp nào ?

— Thưa ông, tôi ở lớp nhì ạ.

— Ông ấy à ?

— Ấy chết ! Thưa thầy, con quên ạ.

THƠ

của N.D.



Hãy tự buông cho khúc nhạc hương
Dẫn vào thế giới của du dương
Ngừng hơi thở lại, xem trong ấy
Hiển hiện hoa và phảng phát hương

*

Một tối bầu trời đắm sắc mây
Cây tim nghiêng xuống cánh hoa gầy
Hoa nghiêng xuống cỏ trong khi cỏ
Nghiêng xuống lán rêu — Một tối đầy
Những lời huyền bí tỏa lên trăng
Những ý bao la gội xuống trần
Những tiếng ân tình hoa báo gió
Gió đào rủ rì báo hoa xuân...

★

Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hối ! Anh nhớ em !
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Mà ánh sáng hòa dần cùng bóng tối ;
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rói
Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành
Mây theo chim về dây núi xa xanh
Từng đoàn lớn nhịp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám tướng sắp tan thành lệ.

Thôi hết rồi ! còn chi nữa đâu em !
Thôi hết rồi gió gác với trăng thèm
Với sương lá rụng trên đầu gòn gùi
Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi
— Được giận hờn nhau sung sướng bao nhiêu ! —

Ánh mèo mình nghe tắt cả buổi chiều
Vào chậm chạp ở trong hòn hiu quạnh.



Ai đem phân chát một mùi hương
Hay bắn cầm ca ? Tôi chỉ thương
Chỉ mặc tình theo giòng cảm xúc
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nồng nhạt
Bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu ?



Thong thả chiều vàng thong thả lại
Rồi đi... đêm xám tối dần dần...
Cứ thế mà bay cho đến hết
Những ngày, những tháng, những mùa xuân

Vừa mới khi mai tôi cảm thấy
Trong tay ôm một bó hoa cười
Ngọn gió thời gian không ngót hồi
Gió tàn như những cánh hoa rơi



Giữa vườn ánh òi tiếng chim vui
Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời
Sao buổi đầu xuân êm ái thế !
Cánh hồng kết những nụ cười tươi.

Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
Cây vàng rung nồng lá xôn xao
Gió thơm phơ phát bay vô ý
Đem động cành mai với nhánh đào

Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi
Tôi với người yêu qua hè nhẹ
Im lìm không dám nói nồng chí



Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngần ngại
Non xa khỏi sự nhạt sương mù
Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyền đò.

TẾT

Thơ Đ-V-CÙ



Sáng hôm mồng một Tết
Đèn nến thắp xong rồi,
Bà tôi ngồi trong ồ
Mặc áo đỏ cho tôi.
Ông tôi vừa thức dậy
Nằm ngó cò trông ra
Trên ngọn cây đèn bóng
Trời lát phát mưa sa
Giờ lâu tràng pháo chuột,
Đì đẹt nò trên hè
Con gà mào đỏ chót,
Sợ hãi chạy le te.
Cây nêu giồng ngoài ngõ
Soi bóng dưới lòng ao
Chùm khánh sành gấp giò
Kêu lính kính trên cao
Từ khi ông tôi mất
Bà tôi đã qua đời,
Tôi mỗi ngày mỗi lần.
Nên chẳng thấy gì vui
Tết đến tôi càng khóc,
Tôi nhú bức tranh gà,
Chiếc phong bao giấy đỏ,
Bánh pháo tép ba xu.

Đ.V-CÙ

TUỔI XUÂN

Thơ của Cao-hoàn-Nhân

Hoa chớm nở trên cành tơ mơn mởn
Cỏ xanh non xuân biếc rợn trời xa
Suối lưu ly loang loáng nhạc trăng ngà
Trung dương rộng ngâm lời thơ tuyệt mỹ
Ta bước lên đường ngào thơm hoa lý
Nắng hai mươi khép mờ lối huyền trang
Ta mê say trong êm sắc ngọc vàng
Lòng rạo rực như mùa hoa chớm nở
Ta băng khuông, ta yêu thương, ấp ú.
Ta cuồng si, ngây dại và say xưa
Tám hướng trời xanh mờ rộng chưa vừa
Đôi mắt đẹp và mộng lòng trang diễm
Ta khinh cuộc đời xem thường nguy hiểm
Nhốt trái mây trong lớp học khô khan
Bốn bức tường: ôi u ngục nhân gian!
Ta khao khát màu trăng nắng lợ
Qua cửa lớp mây vàng tuôn óng à
Ta nghẹn ngào trong tiếng giảng xa xôi
Ta mơ cỏ xanh nắng ngọt trên đồi
Chim nhà nhạc và suối reo thánh thót
Lòng ta ngọt như mồm ta sữa ngọt
Hồn ta xanh như nội cỏ xuân xanh
Reo say xưa như sóng vỗ bên ghềnh
Lao dũng mãnh như thác ngàn đồ xối
Có những chiều nắng thu ngà hấp hối
Ta bỏ trường xếp vở đi lang thang
Trong đồng xa êm ái sáo ta vàng
Hay rừng quanh lá chiều rơi ngọt ngác
Ta lảng hồn nghe lau khua xào xác
Và trời mây thồn thức dưới chân ta
Ta phiêu lưu trong những tháp ngà
Ta mơ mộng trên làn môi mỹ nữ
Đôi chim trắng tự tình trong hoa sừ
Ta say nhìn tim rạo rực yêu đương
Ta si mê hồn một cánh hoa hướng
Và bóp nát một chùm hoa dạ-lý
Hỡi mùa xuân! Hỡi ngàn hoa tuyệt mỹ!
Hỡi người yêu bên suối ngọc tơ sao
Mau dâng ta Mộng Biếc với Mơ Đào.

CAO-HOÀNH-NHÂN
(Giữa bốn ngàn Hoa thảm)

CHUYỆN LẠ VỀ TẾT —

DỄN tết có rất nhiều chuyện lạ xảy ra. Chuyện lạ thứ nhất là có bao nhiêu tiền tiêu cũng hết. Sở dĩ tiêu hết là vì các bà thấy cái gì cũng lạ lùng, cũng đáng sắm để ăn tết : hoa lụa cầm cho đẹp nhà, mứt rượu để thiết khách, các món lạ để thưởng xuân. Các ông chủ gia-dinh thì cứ ngàn ngơ cả người. Lạ thật ! món tiền dành dụm bao nhiêu tháng định để sang giêng mua chiếc xe đì làm mà chưa đến tết đã thấy biến theo mây khói. Hỏi các bà vợ, các bà chỉ gắt : « Ông chỉ lẩn thẩn, ai lại hỏi đến tiền trong mấy ngày gần tết, không thấy tôi bận đà à ? ».

Các ông ngàn ngơ ăn bánh chưng, ngàn ngơ ăn cỗ, ngàn ngơ theo vợ đi mua quần áo mặc tết, ngàn ngơ mua các món quà tết để biếu nào là bố vợ, nào là mẹ vợ, em vợ anh vợ, chú vợ, và . . . vợ mình.

Tết xong các ông mới tỉnh người ra và hết ngơ ngẩn. À ! thì ra tiền để dành để mua xe đó đã được vợ mình dùng để ăn tết.



« Tỉnh ra mới thấy là mình tay không. »

— Chuyện lạ thứ hai là Tết kiêng không được quét nhà. Tại sao thế ? Trước nhất là các bà lấy cớ « quét nhà tức là quét của cải và thần tài ra cửa » phải tẩm, tết đến tiền bạc nhiều quá hay vãng ra nhà quét dì thật phì. Thực ra các bà lười không muốn dụng đến chổi nên mới bịa ra chuyện kiêng kỳ lạ như vậy.

— Chuyện lạ thứ ba là tết đến cấm các ông không được gắt gỏng, giận dữ hay nói to tiếng. Nếu mồng một tết ông thấy bà mặc một chiếc áo bằng một thứ gấm rất lụa thì ông không được nhăn nhó khi các bà bảo cho biết là áo đó mua và may mất độ . . . 200\$. Phải tươi tinh khen : « Lạ quá ! Em mua hàng dó rẻ ghê ! Anh tưởng đến ba bốn nghìn một áo » và nếu bà cũng tươi tinh như hoa xuân khoe : « Thế à. Em biết là rẻ nên đã mua thêm hai hàng để gửi tặng mẹ (mẹ vợ) và chị Ba (chị vợ) ».

— Chuyện lạ thứ tư là tết ở Sài-gòn khác hẳn những cái tết đầy hương vị ngày xưa và đôi câu đối gợi cảm sau đây :

«Nêu cao pháo nồ bánh chưng xanh

Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ»

Phải được sửa đổi chút ít để hợp cảnh hơn :

«Cột điện cao, xe nồ tiêu tiền xanh

Củ kiệu tôm khô dưa hấu đỏ»

Thay vào nêu ta có các cột điện, cột «ăng-ten» chỉ chít lồm chồm trong thành phố. Còn xe nồ thì chẳng cứ ngày tết, ngày thường ở Sài-gòn cũng làm ý tiếng xe ô-tô, xe cyclo máy v.v.. nồ ròn rả và khói phun ra, tiếc rằng không thơm tho như khói pháo nhưng cũng gọi lên hình ảnh của khói pháo. Còn tiêu tiền xanh thì chắc ai bỏ tiền ra xắm tết cũng thừa hiểu là tờ giấy bao nhiêu rồi.

Củ kiệu tôm khô thay cho thịt mỡ dưa hành cũng phải lầm vì Sài-gòn nóng thế ai mà dám động đến thịt mỡ còn dưa thì nén rất khó vì dễ khú. Cuối cùng thay vào mầu đỏ của câu đối ta có một mầu khác đẹp không kém mà lại mát mẻ (một sự lạ vì màu đỏ thường tượng trưng cái gì nóng như lửa đỏ, mặt đỏ) và rẻ tiền của dưa hấu.

— Chuyện lạ thứ năm là người ta có thè lợi dụng chữ «tết» đến hay «đầu năm» như một câu thần chú để hái ra tiền. Ông tài xế chỉ việc nói «thưa ông bà đầu năm» là lập tức bạn phải trả thêm gấp rưỡi gấp hai. Người bán hàng chỉ việc nói «Thưa bà ! Tết đến, hàng họ đắt !». là lập tức bạn phải moi trong ví ra

gấp hai lần tiền đưa cho vợ để mua đồ. Người nhà lên xin phép bạn nghỉ mấy ngày tết chỉ nói «Xuân tới! chúc ông bà một năm đầy tốt đẹp» là phải mừng tuổi một món tiền. Còn bạn ! Bạn chỉ việc gãi đầu gãi tai nói với ông chủ sự, ông chủ hàng v.v.. : «Dạ ! Tết đến nhờ ông cho vay thêm một tháng lương nữa là hai » bạn sẽ được vay liền để rồi sang xuân làm việc gấp hai để kéo cày trả nợ.

— Chuyện lạ thứ sáu là đến tết người Việt-Nam ta hay bảo nhau kiêng một số điều không nên làm và khuyên nhau nên làm một số điều và lại tin rằng nếu mùng một ta làm một điều gì thì cả năm phải làm điều đó hoài.

Vậy thì đầu năm nếu bạn sợ vợ thì bạn nên gắt vợ hay mắng vợ để cả năm nghênh ngang sẽ được mắng vợ. Nếu ăn no bụng để được bụng no cả năm và ví dụ bạn có chết vì bội thực vào ngày mồng một thì rời cả năm bạn sẽ được chết vì bội thực. Kiêng tiêu tiền, nên mua sắm nhiều thứ để cả năm sẽ được mua sắm (hai điều này rất khó thực hiện cùng với nhau vì hễ muôn sắm sửa bạn lại phải trả tiền ; có thứ gì mua mà không phải trả tiền?). Kiêng tắm rửa vì nếu cả năm bạn phải tắm rửa thì rất phiền, nhã: là nếu bạn ở vào một khu hiểm nước.

Kiêng không nên ra đường vì e bị ô-tô chết. Nên đi ô-tô để được đi ô-tô cả năm nhưng đừng đi tắc-xi vì nếu cả năm, bạn sẽ phải đi tắc-xi thì tốn lắm. Không nên rút những gì ở trong túi ra (tiền chẳng hạn) nên bỏ

nhiều thứ vào túi mình để túi được nặng cả năm. Nên lịch sự để làm vui lòng mọi người (dù người ấy là bà mẹ vợ). Nếu bạn đẹp giai một chút thì nên tán các cô khó và kiêu căng vì hy vọng các cô sẽ tỏ ra hiền dịu trong mấy ngày tết. Kiêng không nên... kiêng. Nên... kiêng, v.. v. và v.. v...

— Chuyện lạ thứ bầy là ngày tết không ai chịu ở nhà, mọi người kéo nhau ra đường chơi xuân hết. Điều đó là chuyện dĩ nhiên vì ai chẳng muốn trưng cái đẹp của mình của gia đình mình ra để mọi người biết đến và thường lâm.

Đẹp tốt phô ra

Xấu xa đây lại

Ngày tết mặc quần áo đẹp, mặt mũi tươi tinh, trong túi trữ sẵn ít tiền bạn sung sướng đi hiên ngang, một bên vợ đẹp (đẹp là ý của vợ bạn và thường cũng là ý của bạn nhưng đó có phải là ý của mọi người không thì không chắc) một bên là con khôn (2,

3, 4, hay 8, 9, 10 con khôn gì đó. Tôi đoán bạn nào có đến hơn 10 con khôn thì chắc con bạn cũng bớt khôn một ít vì cái khôn của bạn truyền xuống cho con bị phân chia ra nhiều quá) khôn nỗi ngày tết ai cũng mặc quần áo đẹp và theo ý riêng của mỗi người vợ mình con mình bao giờ cũng đẹp và thông minh hơn bất cứ vợ con ai, cho nên ai cũng vênh vang hè hả, mặt mũi nở nang đủ đứng nghênh ngang. Thảo nào người ta hay nói « vui như tết ».

Xuân qua, tết qua, ta lại cất áo quần vào hòm, lại thay vợ mình thật chỉ là cái nợ vừa hay cau có lại sồ sề, con thì hết tết cũng hết khôn chỉ còn là một lũ quỷ sứ tắn đầu rắn cổ.

Không hề gì chờ đến tết sang năm ta sẽ hè hả, vui vẻ.

— Chuyện lạ thứ tám là đến tết có rất nhiều chuyện lạ xảy ra như... dã kẽ ở trên.

— Chuyện lạ thứ chín là bài «chuyện lạ về tết » lại hết ở đây.

I LY

CÂU ĐỐI TẾT

— Tết tiếc túng tiền tiêu, tính toán toán lèm tay lử tể
Những câu đối lại :

- Xuân sang xong xồ sổ, say xưa sầm sưa săn xu sài.
- Hôi hè hòng hí hứng, hỏi han hàng họ hản hay ho.
- Cô kia còn cổ kén, kỹ càng cốt kiêm cậu cẩn cơ.
- Mới me mừng mợ mạnh, mỹ miều mà mở mặt mòn mi

CÂU ĐỐI TẾT

Bốn nghìn lần : xuân, hạ, thu, đông, vạn vật loanh quanh
vòng lần quẩn

Ba ngày tết : xôi, chè, rượu, thịt, tú dân hì hục chén no nê.

(KHÁI-HUNG)



LỜI TRÈ

Em Văn-Dung

(3 Tuổi)

MỘT buổi chiều lạnh ở Đà-lạt. Em Văn-Dung đứng ở ngoài cửa nhìn trời. Bà mẹ ở trong nhà gọi vọng ra :

— Dung ơi, vào ngay, đừng làm gì ngoài ấy! lạnh chết. Vào rửa chân tay còn đi ngủ chứ.

Mười lăm phút sau, bà mẹ vẫn chưa thấy con vào, vội chạy ra thấy con đứng trước gió, mà hình như quên cả rét. Bà bế con lên gắt yêu :

— Con ơi vào tắm rồi ngủ với mẹ. Con không biết lạnh à?

Bé Dung một tay ôm lấy cổ mẹ, một tay chỉ lên trời. Bà mẹ nhìn theo ngón tay con thấy vài ba đám mây trắng trôi mau sau rặng thông. Bà không hiểu ý con. Một lúc sau bé Dung hỏi mẹ :

— Mẹ, mẹ, ban đêm thì mây nó ngủ đâu?

Bà mẹ vốn cũng là thi-sĩ vội đáp :

— Mây nó bay về núi nó ngủ cho ám. Con không nhìn cái đám mây ở đằng kia, nó ngoan, nó về sớm. Hãy nó đương gối đầu vào núi nó ngủ.

Bé Dung có vẻ yên tâm. Nhưng

một lúc sau, bé Dung lại ôm chặt lấy mẹ, hỏi :

— Nhưng nó ngủ với ai mẹ?

Bà mẹ bế con vào nhà, ghé vào tai con thì thầm :

— Mây nó ngủ với mẹ nó.



Em Văn-Diễn

(4 Tuổi)

Bé Văn-Diễn đi với mấy người lớn qua một căn nhà, định vào hái hoa. Mấy người lớn bảo :

— Không vào được. Có biển cấm viết : Vô phận sự cấm vào.

Rồi mấy người lớn đi thẳng; vừa đi vừa bàn tán về việc Mỹ phông hỏa-tiễn lên cung trăng. Một người (ý chừng là thi-sĩ) than phiền :

— Như thế thì mất cả vẻ thơ. Người mà lên cung trăng thì có Hằng Nga không biết trốn đâu cho thoát.

Bé Diễn nín áo người đó quay lại, chỉ về cái biển nói :

— Sao bác không cấm ở trên mặt giang một cái biển, như cái kia.

ăn té



NGƯỜI ta ăn té như thế nào?

Ăn đây có nghĩa là hưởng, là vui chơi ba ngày té. Người Việt-nam mình thực tế thật, lúc nào cũng cho ăn lên trước nhất. « Dĩ thực vi tiên ». Vui chơi ba ngày té người ta bảo là « ăn té », vui chơi bằng tiền thâu nhận một cách bất hợp pháp của người khác là « ăn tiền », vui chơi dựa vào sức kiếm tiền của của người khác là « ăn hại », dùng sức mạnh của mình để áp bức người khác để mua vui cho mình là « ăn hiếp ». Vì vậy bàn đến chuyện ăn té tôi thiết nghĩ nên bàn đến chuyện té người ta ăn những gì trước nhất.

Ăn xong ta hãy bàn sang chuyện khác !

— Một thứ người ta ăn trong suốt mấy ngày té là ăn hạt dưa. Tại sao tôi lại kề hạt dưa trước nhất mà không kề đến bánh chưng thịt mỡ? Có lẽ hạt dưa là thứ nhỏ nhất. Đi từ nhỏ đến lớn. Hạt dưa là những hạt xinh xắn màu đỏ đậm, lột kẽ tay và khi cắn kêu tí tách.

Ai cũng ăn hạt dưa và cũng chẳng ai để ý đến là mình ăn hạt dưa. Tiếng cắn hạt dưa vang khe khẽ như tiếng đồng hồ và té qua lúc nào không biết nhanh đến nỗi cũng chẳng ai để ý tới. Thê là xong té và người nào cũng đã tiêu thụ không ít thì nhiều một số những hạt dưa vừa nhạt nhéo vừa làm khô cỗi. Mấy tháng sau tình cờ sờ vào túi áo người ta còn tìm thấy một ít hạt đã bạc màu và buôn mòn cho lên miệng cắn thấy cũng ngon ngọt và tưởng nhớ đến té vừa qua.

Trên đời chẳng ai giống ai dù trong những chuyện nhỏ nhặt nhất. Vì vậy mỗi người có một cách ăn hạt dưa riêng.

Có một số các ông bốc một nắm vứt lọt vào mồm và tiếp tục đánh bắt, hút thuốc lá, nói truyện. Một lúc sau họ nhả ra một đống vỏ. Đó là ăn hạt dưa theo lối « ăn lấy nhiều và ăn cho bằng được ». Lối này không được lịch sự lắm và...tốn hạt dưa.

Các cô thì cho ăn hạt dưa là một

nghe thuật làm đẹp. Các cô thò ba ngón tay xinh xẻo ra (thường là ba, người lịch sự kiểu cách có khi chỉ dùng có hai ngón) và nhón lấy đỗ ba hay bốn hạt, người hơi nghiêng một chút và mồm hơi hé ra trong một giang châm chủ rất có duyên (đều n y không bắt buộc), trước những cặp mắt thán phục và những chiếc mồm há ra — vì mãi ngáy các cô — của các ông (diều này thường xảy ra). Đoạn các cô nhẹ nhàng đặt ba hạt đó vào lòng bàn tay và mồm vẫn tiếp tục câu chuyện : « Dạ ! ... Hay quá ! ... Phai lám à ! ». Các cô lấy hai ngón tay đưa hạt dưa và hé mồi ra để sao khỏi dày vào ngón tay rồi cắn khẽ một cai. Nếu hạt dưa không ròn quá thì thật may cho nó (nó = hạt dưa) vì sẽ được các cô hai cũng rất khẽ và nuốt vào bụng, còn nếu nó vỡ ra lập tức bị các cô vứt đi liền.

Thật là một công việc phiền phức và rắc rối ! Các bạn tưởng vậy là làm to vì như tôi đã nói ở trên các cô không coi hạt dưa là một thứ đe. . ăn mà chỉ coi đó là một đồ trang sức, một cách... diệu.

Có nhiều ông ăn hạt dưa theo lối « thường kỳ » và « tiết kiệm ». Thường kỳ là ăn rất nhiều và ăn hoài, tiết kiệm là ăn hạt dưa của... mọi người, của mọi gã đình minh đến海棠. Đến đây họ bốc một nắm, đến kia họ bốc một nắm, cắn hũi ba hạt trước mặt chủ nhân để tỏ ra về lịch sự, khi chủ nhân quay mặt đi là bỏ lọt nắm hạt dưa vào túi. Họ là những cai kho bặt dưa. Gặp bất cứ ai họ cũng hỏi « ăn hạt dưa không ? ». Người kia lắc đầu họ cũng không tha (nhất là trong trường hợp một cô) nhất định cầm lấy tay

và trao cho một nắm họ lấy trong cái túi đầy hạt dưa của họ ra.



*Nêu cao pháo đỗ bánh chưng xanh
Thịt mỡ dưa hành cùi đối đỡ.*

Món ăn thứ nhì của ngày Tết mà tôi muốn nói tới là bánh chưng. Bánh chưng có một lịch sử rất nên thơ. Ngày xưa có một anh chàng rất nghèo, nghèo đến nỗi không có đến manh áo mà mặc (dó chỉ là một cách ví von, xin cảm chính ngay vì tôi sợ có bạn hiểu nhầm chàng ta có khuynh hướng theo thuyết khoả thân). Tết đến chàng chạy quanh vay mượn xin xỏ mồi mới được một đấu gạo nếp, miếng thịt mỡ và ít đỗ xanh. Nghĩ mãi không biết làm món gì để ăn Tết, chàng ta bèn lấy gạo nếp hao quanh nhén đỗ và miếng thịt độc nhất và gói bằng lá chuối. Thế là chàng ta phát minh ra một thứ bánh rất ngon. Mọi người thấy hay đưa nhau bắt chước và lấy tên tên chàng ta đặt cho bánh, tên chàng ta là Chưng.

Các bạn không tin câu chuyện này có thật phải không ? Tôi cũng vậy, tôi cũng không tin. Đến tết có ai tin câu người ta chúc nhau : « Đầu năm đẻ con trai cuối năm đẻ con gái và nếu iện giữa năm đẻ một đứa » là sẽ biến thành sự thật đâu. Bánh chưng đến tết nhà ai cũng gói hoặc mua nhưng lại không mấy khi đựng đùa lời. Bởi vì đến Tết nhiều thứ ăn quá, cỗ bàn, gà vịt, nên chẳng có lúc nào người ta thấy muộn ăn bánh chưng. Bạn đến bắt cứ nhà ai thế nào cũng được mời : « Bác xơi bánh chưng để tôi bảo bọc ». Bạn trả lời không bay có cũng không quan hệ vì thế nào chủ nhà cũng gọi vang rền : « Sen

« Hù bóc một cái bánh chưng lên đây », « Minh ơi ! bóc bánh cho nha... xoi » v...v... Tuy vậy bạn cứ vẫn làm tiếp tục nói chuyện vì chiếc bánh đó không bao giờ được mang lùn. Đó chỉ là một tục lệ Tết. Thật ra bạn cũng không còn hơi sức đâu để ăn bánh, vì đến nhà ai cũng phải ăn bánh chưng thì rỗi có lẽ sẽ bội thực mà chết.

Bây giờ đến nghệ thuật ăn bánh chưng – nghệ thuật ăn bánh chưng khó lắm ! Vì bánh chưng là một thứ rất dính và bao giờ người ta cũng săn săn bánh thành những miếng khá to, không thể bỏ tẹt vào miệng nuốt dễ dàng được, hơn nữa gấp cũng rất khó. Chẳng nhẽ lại cắt hay băm nhỏ bánh ra sẽ mất ngon. Chỉ có một cách ăn bánh chưng độc nhất và không mỹ thuật chút nào là lấy đũa cầm vào giữa một miếng bánh đưa lên miệng, mặc nhiên đồ rơi vào quần áo và nếu chẳng may miếng bánh theo sức hút của trái đất từ từ trôi xuống thời phải phớt lạnh, quay ngang đũa ra và tiếp tục cầm miếng bánh dưới một góc cạnh khác.

Kết luận không có nghệ thuật ăn bánh chưng và cũng chưa ai mất thời giờ nghĩ đến việc tạo ra một nghệ thuật mà đối tượng chỉ là một việc ăn một vật rất làm thường (nhưng rất ngon) là cái bánh chưng.

Vì vậy bạn đừng có ngạc nhiên khi thấy các cô khi được mời ăn bánh chưng giữa một chỗ đông người, chỉ ngồi cầm đũa và mời thế nào cũng chỉ lắc lắc cái đầu từ chối. Nguyên do là đời nào các cô chịu ăn một thứ mà các cô không thể... diệu được, hoặc tỏ ra có một nghệ thuật cao (nghệ thuật ăn, xin nhắc lại). Các cô chỉ dám

phản... nghệ thuật, ăn bánh chưng rất nhanh và chọn những miếng to và nhiều thịt ở trong nhất... ở dưới bếp hay khi không có ai nhìn các cô.



Mồng một ăn cỗ ở nhà

Mồng huit ăn cỗ đàng vợ mồng ba hoa vàng

Mồng tết chỉ những nhà sang

Mới dám ăn cỗ còn nhà mình....

thì dở những món còn thừa ra ăn

Mồng bốn cộng một, mặt nhăn

Vợ dọn toàn rau muống, đậu rán

và bảo hôm nay mor nuy ăn thường

Mồng sáu...

Mồng bảy... (như mồng năm)

Trên đây là mấy câu ca dao về ăn cỗ được truyền tụng trong nhân gian, tôi mạn phép tách ra để các bạn thưởng lãm. Đến Tết ai mà không có dịp được ăn cỗ hay... bị ăn cỗ. Sau đây là vài nhận xét về ăn cỗ Tết.

Ví dụ bạn được phép vào ngồi cùng một мам với mấy người họ hàng hay bạn hữu của nhà vợ mà thuở bé đến giờ bạn mới gặp hai hay ba lần (tùy theo bạn đã lấy vợ được hai hay ba năm) vào những dịp Tết.

Dù bạn thấy đói hết sức và bạn chắc mọi người đều cũng đói như bạn, nhưng có một điều là không ai chịu ra tay cầm đũa... khai mạc trước. Ông ngồi bên phải bạn thì nhìn vợ vẫn mấy bức tranh treo trên tường vẽ mấy con thú trong rừng, mặt nghiêm trang như một nhà sinh vật học lương tâm nhất, hai cô ngồi đối diện với bạn thì đang thi thầm hỏi nhau về chuyện các hàng áo dạo này rẻ hay đắt, tóc nên uốn kiều gì; còn ông ngồi bên trái bạn thì ngắm chanh chúa

mấy cái hình vẽ trên chiếc bát kiều làm như mình là một nhà khảo cổ chính tông, v.v... và tất cả mọi người (kể cả bạn) đều làm ra vẻ không thèm để ý đến những món ăn ngon lành bầy la liệt ngay trong tầm với.

Mãi sau khi chủ nhân thân chính đến mời và dục : «Kia các anh các chị bắt đầu đi chứ ! Nguội cả rồi. Chị A tiếp các anh hộ tôi với ! Anh B tiếp các chị hộ tôi với » v.v... thì mọi người mới dám cầm dưa và đưa mắt quan sát lẫn nhau, rụt rè, e lệ như sấp phạm... một tội ác. Anh B thì ra vẻ hạo dạn tiếp cho chị B một miếng thịt gà, chị B đề tỏ ra vẻ lịch thiệp tiếp anh C một ít miến và mọi người đua nhau gấp các món vào... bát người khác và cũng chưa ai dám ăn.

Xin phép các bạn. cho tôi ngừng lại ở đây vì nếu tiếp tục viết về ăn cỗ tôi khéo đến điện lên mắt. (Thú thật ăn cỗ nhà người bao giờ tôi cũng bị đói vì đua nhau với mọi người để tỏ ra mình là người lịch sự và khảnh ăn).



Dưới đây là mấy thứ người ta rất hay « ăn » vào dịp Tết.

ĂN TIỀU.— Thường là « ăn » trước khi tép đến và trong mấy ngày tép. Món rất ngon lúc ăn, nhưng có những hậu quả không hay khi tép đã qua vì hay gây ra những bệnh

« méo mặt » hay « nhăn nhó » vì phải chạy tiền trả nợ.

ĂN LUONG.— Dĩ nhiên nếu bạn là ông chức trừ mấy ngày nghỉ vẫn được chính phủ cho « ăn » món này.

ĂN CHỊU.— Rất nên kiêng trong mấy ngày tép. Và dù bạn có muốn tìm ăn món này cũng không đâu người ta chịu bán.

ĂN NĂM.— (nên kiêng trong ba ngày tép).

ĂN THUA.— Món các ông các bà có máu mù rất thích. Ăn món này khi đứng dậy khỏi chiếu (bạc) hay ra khỏi bàn (mà churc) bạn sẽ thấy người nhẹ nhõm đi đứng lâng lâng (vì của bạn sẽ rõng tách) món này bay sinh ra những bệnh như « đỏ mặt tia tai », « tái ngắt » hay « chán đời ».

ĂN NĂN.— Món « phải » ăn sau khi đã dùng đến món « ăn thua » hay « ăn tiêu ».



Đến đây là tạm xong câu chuyện Ăn Tết. Để kết luận tôi xin nêu rõ là sau tép dù có phải trả nợ đến mấy tháng mới hết, dù trận chiến tranh thứ ba, thứ năm hay thứ mười có xảy tới và tiếp tục thì chúng ta vẫn cứ tìm đủ mọi cách để ăn tép như thường. Ăn trước hết có phải không các bạn ?

TRONG HIỆU THỢ CẠO.

Khá h cạo đầu.— Ngày thói bác, đừng nói những chuyện giết người thắt cổ ấy lời những dọn cả tóc gáy...

Thợ cạo.— Ấy có kẽ thẽ mới dẽ cạo tóc gáy vì nó đã dụng cá lén.

tho' thiên thai



Tiểu truyện của TÀO-ĐƯỜNG

*Duyên tiên một buổi bình hoa thảo
Trong cảnh ngàn năm mây nước xuân*

NĂM Vĩnh-bình đời vua Hán Minh-Đế (58-76) nhân ngày tết Đoan- ngọ, Lưu-Thần và Nguyễn-Triệu rủ nhau vào núi hái thuốc rồi bị lạc. Gần nửa tháng chưa tìm được lối ra lại thêm lương thực hết cả, hai chàng phải hái những quả đào chín bên sườn núi ăn. Ăn xong xuống khe uống nước thấy những hạt cơm vừng và lá rau trôi, mói bàn nhau: chắc gần đây có người ở. Hai chàng lại cố vượt qua mấy dãy núi nữa thì đến một cái khe hoa cỏ cây cối tươi đẹp vô cùng.

Đương ngần ngơ thì bỗng thấy hai mỹ-nhân rẽ hoa ra gọi: « Lưu, Nguyễn sao mà đến chậm thế? » Hai chàng lấy làm lạ không hiểu sao mỹ-nhân lại biết tên mình thì hai nàng đã mỉm cười mời đi theo. Đì một lát tới sơn-động trong trang hoàng lộng lẫy, ngào ngạt hương thơm. Đến bữa có cơm vừng, nem dê, rau tươi và các thứ hoa quả, hai nàng lại thân mời Lưu, Nguyễn uống rượu.

Tối lại thêm nhiều mỹ-nhân khác bưng một mâm đào đến tặng mỗi người một quả và nói: « Chúng em xin mừng tân-lang và tân-nương ». Rồi tự ra ca múa để thêm vui.

Khi tiệc tan khách đã về, hai chàng đã làm lễ thành-thân và cùng hai tiên-nữ động-phòng.

Tử dãy vui cùng tiên-nữ hai chàng đã hầu quên hẳn đường trần. Trong động ngày thì luôn luôn ấm áp như mùa xuân lại thêm cỏ thắm hoa tươi, đêm thì trăng sáng, sao thưa, mây thanh khí mát, lúc nào cũng có mùi hương phảng phất quanh mình.

Ở được gần hai năm hai chàng nhớ nhà xin về thăm. Biết thế lừa không được, hai nàng ngâm ngùi nói : « Cũng vì hồng-phúc tiền-thân nên hai chàng được đến đây kết duyên với tiên-tử, nhưng vì trần-cǎu chưa dứt mới xui ra chuyện muôn về ». Rồi cùng các bạn tiên hành đưa hai chàng ra khỏi động.

Tới khi lâm biệt hai nàng còn cầm tay ân cần dặn : « Coi trần nhở nhen kiếp trần ngắn ngủi, dù hai chàng có về nhưng liều cũ hờ xưa chắc không còn được như ngày trước ».

Ra khỏi núi đi không bao lâu đã đến nhà, hai chàng thấy phong cảnh tiêu điều khác hẳn khi xưa, cả đến làng xóm cũng không ai nhận được mình nữa. Hồi thăm mãi mới thấy một ông cụ già kè cho biết : Có cụ tờ bầy đời tên họ như thế xưa vào núi hái thuốc rồi mất tích.

Hai chàng Lưu Nguyễn bấy giờ mới thấy bơ vơ, muốn trở lại động thì cũng quên cả đường lối.

Đến năm Thái-khang thứ 8 (285) đời Tấn Vũ-Đế hai chàng bỏ đi biệt không ai biết nơi đâu.

Tính từ năm Vĩnh-Bình đời Hán Minh-Đế đến năm Thái-khang đời Tấn Vũ-Đế cách nhau hơn 200 năm.

TIÊU SỬ TÁC-GIẢ TÀO-ĐƯỜNG

Tào-Đường tự là Nghiêu-Tân quê ở Quế-Châu, xưa là Đạo-sĩ. Năm Thái-hòa đời vua Đường Văn-Tôn (827-841) Tào đi thi đỗ Tiến-sĩ, thụ chức Sứ-phủ Tòng-sự. Tào đỗ lại 3 quyền Thi-tập trong có 100 bài thơ Du-lieu rất nổi danh.

Đ.B.Đ. chép và dịch nghĩa
B.K.Đ. và Nhất-Anh dịch thơ

(I)

LƯU-THẦN NGUYỄN-TRIỆU DU THIÊN THAI

Thụ nhập Thiên Thai thạch lộ tân
Vân hòa thảo tĩnh quýnh vô trần
Yên hà bất tĩnh sinh tền sự
Thủy mộc không nghi mộng hậu thân
Vãng vãng kê minh nhảm hạ nguyệt
Thời thời khuyền chệ động trung xuân
Bất tri thử địa quy hà xú
Tu tựu đào nguyên văn chủ nhân

Dịch: LƯU-THÀN NGUYỄN-TRIỆU CHƠI NÚI THIÊN THAI

*Thiên-Thai đường lối đá chen hoa
Cỏ mướt cát lòn, bụi chảng pha
Mộng ước thân sau thành thủy mộc
Lòng quên chuyện trước đổi yên hà
Gà kêu dưới nguyệt dồn hang thẳm
Chó sủa mừng xuân vắng dòng xa
Ai biết nơi đây dà cách tục
Đào nguyên uốn hỏi chủ-nhân qua.*

B.K.Đ.

*Cửa động Thiên thai đá lấp cây,
Sạch lầu bụi tục cỏ lồng mây.
Khói hơi muỗi đã che đường cũ
Rừng suối giờ vừa tĩnh giấc say.
Chó sủa hang xuân rèn khác vắng
Gà kêu khe nguyệt vắng canh chầy
Chốn này nao biết là đâu nhỉ
Hỏi chủ Nguồn-sao, đã tối đây !*

Nhất-Anh

Dịch-nghĩa :

- 1.— Theo hàng cây vào Thiên-Thai đường đá sạch sẽ.
- 2.— Mây đẹp cỏ lặng lẽ, xa không chút bụi
- 3.— (Trông) cảnh khói ráng, không nhớ những việc đã qua
- 4.— (Thấy) suối nước và mèo ước kiếp sau sẽ được như thế
- 5.— Trong hang thường gà gáy dưới tràng
- 6.— Mùa xuân luôn luôn chó cắn ở trong động
- 7.— Không biết nơi đây thuộc về đâu
- 8.— Nên đến Đào-nguyên hỏi chủ-nhân

(11)

LƯU NGUYỄN ĐỒNG TRUNG NGÔ TIỀN TỬ

*Thiên hoà thụ sắc ói thương thương
Hà trọng lam thảm lộ diều mang
Vân đậu mã sơn vô điếu Ước
Thủy thanh duyên gàn hữu sinh hoàn
Bích sa động lý càn k ôn biệt
Hồng thụ chỉ biên nhật nguyệt trường
Nguyễn đặc hoa gian hữu nhân xuất
Miễn linh tiên khuỷền phê Lưu Lang*

Dịch: LƯU NGUYÊN GẶP TIỀN TRONG ĐỘNG

Trời thảm cây xanh một sắc tươi
 Mát mờ sương khói, lối chơi voi
 Mây che đầy núi bầy chim vắng
 Nước chảy quanh khe tiếng phách rơi
 Trong động bích-sa trời đất khác
 Bên cây hồng-thụ tháng năm dài
 Trong hoa chờ đợi người ra đón
 Ngăn giữ tiên-ngao khỏi cắn ai.

B.K.Đ.

Một vùng xanh biếc cả trời cây,
 Mờ mịt đường sâu ráng khói dày.
 Đỉnh núi mây dùn chim vắng rạng,
 Ven bờ nước lửng nhạc giòn dày.
 Cát hồng động ngọc riêng trăng gió,
 Rừng thắm cảnh tươi trời tháng ngày.
 Nhường thoáng dưới hoa, ai đó nhỉ
 Coi dùm chó xưa có người dày !

Nhất-Anh

Dịch-nghĩa :

- 1.— Sắc trời cùng sắc cây đều xanh xanh
- 2.— Sương mù tỏa nặng, khí núi phủ dày, đường mờ mịt
- 3.— Chỗ kẽ mây đầy núi không thấy một con chim con sẻ
(vẫn đậu : chỗ trống trong đám mây)
- 4.— Tiếng nước chảy quanh khe như tiếng sênh liêng phách
- 5.— Trong động Bích-sa trời đất tựa như riêng biệt
- 6.— Ở bên cây hồng-thụ thấy ngày tháng dài (hơn cõi trần)
- 7.— Mong ở trong hoa có người ra đón
- 8.— Khiến chó nhà tiên khỏi cắn Lưu-lang

(III)

TIỀN TỬ TỔNG LƯU NGUYỄN XUẤT ĐỘNG

Ân cần tương tống xuất Thiên Thai
 Tiên cảnh na nồng khước tái lai
 Vân dịch ký quy tu cưỡng ầm
 Ngọc thư vô sự mạc tàn khai
 Hoa lưu động khầu ưng trường tại
 Thủ đáo nhân gian định bất hồi
 Trù trưởng khê đầm tòng thử biệt
 Bích sơn minh nguyệt chiếu thương đài

Dịch: TIỀN TỬ TIỄN LƯU NGUYỄN RA KHỎI ĐỘNG

Tiên nhau ra khỏi động Thiên Thai
 Tiên cảnh chia tay khó phản hồi
 Vận-dị h nay về xin gắng uống
 Ngọc-thư vô sự chờ thường coi
 Hoa lay bích động còn tươi mãi
 Nước xuồng hồng tràn vẫn chảy xuôi
 Bên suối biệt ly lòng thồn thức
 Non sông rêu phủ bóng trắng soi

B.K.B.

Tiên nhau ra cửa Động Thiên Thai,
 Tiên cảnh xa rồi khó tới lui,
 Chén rượu, chàng về cay đắng nhấp,
 Tờ thư em gửi nhớ sầu coi !
 Đường tràn cuốn nước khôn về động.
 Cảnh cũ còn hoa nhắc mãi người.
 Đầu suối từ đây xa cách hé
 Núi rêu trắng rọi lạnh lòng ai !

Nhất-Anh

Dịch-nghĩa :

- 1.— Ân cần tiễn nhau ra khỏi động Thiên-Thai
- 2.— Cõi tiên thường không trở lại được
- 3.— Rượu vân-dị đã về nên gắng uống
- 4.— Tờ ngọc-thư vô sự dừng mở coi
- 5.— (Thiếp) như hoa cửa động còn tươi mãi
- 6.— (Chàng) như nước xuồng cõi tràn không trở lại
- 7.— Bên suối ngậm người từ dày xa nhau
- 8.— Núi biếc, trắng sáng soi vào đám rêu xanh

(IV)

TIỀN TỬ ĐỘNG TRUNG HỮU HOÀI LƯU NGUYỄN

Bất tương thanh sắt lý nghê thường
 Trần mộng na tri hạc mộng trường
 Động lý hữu thiên xuân tịch tịch
 Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang
 Ngọc sa dao thảo liên khê bích (1)
 Lưu thủy đào hoa mân giàn hương
 Hiều lộ phong đăng dị linh lạc
 Thủ sinh vô xứ vẫn Lưu Lang

(1) Nhiều bản in là duyên khê bích chữ duyên đối với chữ mân không chính, vừa rồi gãy một ông bạn mách cho là chữ liên mới đúng. Xin cảm ơn ông Bạn vì chữ liên hay hơn chữ duyên nhiều !

Dịch: TIỀN TỬ Ở TRONG ĐỘNG NHỚ LƯU NGUYỄN

*Khúc nhạc nghê-thường múa với ai
Mộng trần nào biết mộng tiên dài
Âm u trong động trời xuân vắng
Mờ mịt đường trần ánh nguyệt soi
Cát trắng bờ khe l่าน cỏ biếc
Hương vương dòng suối cánh đào trời
Mong manh sương sớm, đèn ngoài gió
Trọn kiếp tìm đâu thấy bóng người*

B.K.B.

*Xa ai dàn bắt khúc nghê thường
Trần mộng đâu dài, thấu nhớ thương!
Động vắng đầy trời xuân lặng lẽ
Cánh trần không lỗi nguyệt mờ suông!
Ngọc lồng cỏ ánh liền khe biếc
Nước cuộn hoa đào dâng suối hương
Đèn gió sương mai nào mấy chốc
Kiếp này thương nhớ hỏi đâu chàng?*

Nhất-Anh

Dịch-nghĩa:

- 1.— Không muôn lựa dàn sắt để múa khúc nghê-thường
- 2.— Mộng người trần nào biết mộng của tiên là dài
- 3.— Cảnh trong động tiết trời xuân vắng vẻ
- 4.— Trăng soi mờ mịt không thấy đường về cõi nhân gian
- 5.— Cát ánh như ngọc quanh khe, cỏ dao xanh tốt
- 6.— Hoa đào trên dòng nước chảy hương thơm ngào ngạt
- 7.— Hạt sương sớm và ngọn đèn trước gió đều tan dễ tắt
- 8.— Kiếp này không biết tìm Lưu-Lang chốn nào

(V)

LƯU NGUYỄN TÁI ĐÁO THIÊN THAI BẤT PHỤC KIẾN TIÊN TỬ

Tái đáo Thiên Thai phỏng Ngọc Chân
Thương dài bạch thạch dĩ thành trần
Sinh ca tịch mịch nhàn thâm động
Vân hạc tiêu điều tuyệt cựu lân
Thảo thụ tòng phi tiên độ sắc
Yên hà bất tự vắng niên xuân
Đào hoa lưu thủy y nhiên tại
Bất kiến đương thời khuyễn từu nhân

Dịch: LƯU NGUYỄN LẠI ĐẾN THIÊN THAI KHÔNG GẶP TIÊN TỬ

*Trở lại Thiên-Thai kiếm Ngọc-Chân
Rêu xanh, đá trắng, bụi phong dần
Động sâu nào vắng cung đàn phách
Bạn cũ đau còn bóng hạc vân
Ủ rũ cỏ cây phai sắc thắm
Tiêu điều mây khói nhạt màu xuân
Hoa đào, nước suối còn ngon dồi
Chuốc chén giờ đây vắng cỗ-n-àu*

B.K.C.

*Tìm tiên ta lại đến Thiên Thai
Đá trắng rêu xanh biến bụi rồi !
Động vắng dần ca, chôn bặt tiếng,
Cảnh sâu mây hạc, khóc cùng a !
Khói hơi sao khác màu xuân cũ
Cây cỏ đau còn nét thắm tươi ?
Nước suối vẫn trôi đào vẫn iạt
Mà người bùa ấy thế là thói !*

Nhất-Anh

Dịch nghĩa:

1. – Trở lại động Thiên-Thai tìm nàng Ngọc-Chân
 2. – Rêu xanh đá trắng (trước) nay đã đầy bụi
 3. – Động sâu im lặng không nghe thấy tiếng đàn hát
 4. – Cảnh vân hạc tiêu điều mắt hồn chồ cùng ở cũ
 5. – Sắc cỏ cây không (tươi tốt) như trước
 6. – Vẻ khói ráng khác mùa xuân năm xưa
 7. – Hoa đào nước suối vẫn trôi như cũ
 8. – Không thấy người chuốc rượu ngày xưa
-

* *Diễn giả nói to quá và làm nhiều cử chỉ, một đứa bé khóc oà lên.
Bà mẹ mang ra khỏi phòng.*

Người diễn giả nói :

- Không sao đau, con bà không làm tôi khó chịu đâu,
- Con tôi không làm ông khó chịu mà ông làm con tôi khó chịu,

J.S.

TRONG LỚP HỌC

*Thầy giáo : — Trước mặt anh có phương bắc, bên tay có phương tây,
Nhưng hữu có phương đông, thế dằng sau anh có gì ?*

— Thưa thầy có một lỗ rách ở quần con đã nói với mẹ con và
lại kéo thế nào thầy cũng biết vậy mà mẹ con không nghe...

Oda



THÍ MỘT CON CHỐT HỚT MƯỜI CON XE

Truyện
ngắn
của
Bình-Nguyễn-Lộc

TẾT năm nay dưa hấu được mùa. Các sông rạch chật ních ghe buôn hàng Tết mà phần lớn là ghe dưa.

Ghe dưa nào cũng đồ xô về ngã năm Bảy Hẹu khiển những ghe thương hồ không quen tục buôn dưa ngạc nhiên lắm.

Cái gì mà mua dưa trong rẩy xong, chèo ngang qua chợ nào đó họ không ghé lại bán dề hè hụi riết về chỗ ngã năm vắng teo ấy làm gì?

Nhưng dó là họ vắng theo một tục lệ đã đặt ra trên mươi lăm năm nay rồi.

Số là ngày trước, đi buôn dưa hấu giống hệt đi đánh bạc. Vì không biết ý định của nhau, nên nhiều cái Tết, ở một chợ nào đó, ghe dưa áp nhau về hàng trăm chiếc. Bị đụng đầu với nhau như vậy, cố nhiên là họ phải bán đồ bán tháo mà vẫn không hết hàng. Năm cùng tháng cận rồi, còn đâu ngày giờ dề lui qua chợ khác.

Trong khi đó thì ở các chợ khác dưa lại khan hiếm như tôm tươi.

Thành ra đi buôn dưa ngày Tết, được hay thua không phải là do dưa ngọt hay dở, mà thành bại nằm cả trên sự rủi may vào phút chọn chợ.

Chọn chợ là cả một khoa toán «Có lẻ» (1). Năm X, bác thắt bại ở chợ Cầu ư? Năm Y, bác tránh chợ đó để chạy qua chợ Bưng. Nhưng người khác cũng tính y như bác, thế là cả bọn lại đụng đầu nhau ở chợ Bưng.

Nhưng nếu bác đoán rằng họ sợ chợ Cầu, chạy đi chợ khác thì mình ở lại chợ Cầu chắc ăn lăm. Đoán như thế bác cũng chết tươi, vì có kẻ khác cũng đoán giống hệt bác. Rồi áp nhau mà trở lại dòng đảo ở chính cái chợ mà họ đã chết năm trước. Vậy là chết cả lũ thêm một năm nữa.

Có lăm chú lái, cứ tính trật như vậy từ năm này qua năm khác đến phải bán cả nhà cả vườn mà trả nợ buôn lỗ.

Mãi cho đến một năm nọ, ông Tư Khâm đứng ra tổ chức lại cuộc buôn dưa, bọn lái buôn mới khỏi sạt nghiệp.

Ông Tư Khâm là một kẻ giang hồ, lúc còn trẻ. Nhờ thế ông quen với hầu hết các tay lái thương hồ.

Năm nọ ông đi tìm từng chủ lái dưa một đề thuyết phục họ chịu theo tổ chức do ông nghĩ ra. Ông đi dụ thuyết ba tháng trước ngày dưa rộ mà cho mãi đến rằm tháng Chạp ông mới nói chuyện xong với anh lái dưa thứ chót.

Vậy năm đó, tất cả anh hùng tứ xú đều hội tại ngã năm Bảy Hẹn, bất kỳ dưa mua ở đâu cũng phải chờ vào đó, bất kỳ qua chợ nào cũng không được ghé.

(1) *Calcul des probabilités.*

Ông tự chia đều số ghe ra làm mười hai toán rồi cho họ phân tán vào năm con sông rạch đề về mười hai chợ năm dọc các sông rạch ấy.

Ông Tư là người vận độ nên năm nào ông cũng trúng mui lớn cả. Ông làm thế, tức là ông thôi không hưởng cái may mắn của trời cho ông nữa, trở xuống đứng ngang hàng với mọi lái dưa khác để ăn chắc nhưng ăn ít như họ.

Lòng vị tha ấy giúp ông Tư được uy tín lớn, và ông nói thì họ nghe theo rụp rụp.

Vậy năm nay như mười lăm năm đã qua, ngày hai mươi tháng chạp bến Giang Tân lại họp đại hội ghe dưa.

Năm nay ông Tư Khâm đã già quá, cứ đau ốm mãi quanh năm. Đó là nghe theo lời cô con gái út của ông, chờ ông nằm lì trong khoang ghe không ai thấy mặt ông được hết.

Trưa hôm ấy, khe ghe nào cũng cầm sào xong xả, cô Út đứng trên mui của ghe cô, lấy tay làm loa rồi kêu gọi: «Bà con ghe dưa, bước qua gần gần đây để tôi thưa chuyện!».

Hàng trăm chiếc ghe dưa đậu dài theo bờ sông lớn nhứt tại ngã năm, thành ra chiếc ghe đuôi, cách chiếc ghe đầu rất xa, mà cách chiếc ghe giữa của ông Tư cũng gần mấy trăm thước.

Trái với mọi năm, chỉ những chú lái già chủ ghe là xúm quanh ghe ông Tư sau lời kêu gọi, năm nay cả dến mấy anh bạc chèo cũng vội vã nhảy đến xóm gữa.

Hàng trăm chiếc ghe trong lúc nước êm gió lặng lai böng lắc lư một lượt vì những bước nhảy này. Có nhiều anh bạn chèo nhảy hăng quá đến lọt xuống sông, bởi vì chưa nhảy mà mắt lại ngó lên trên, nhìn cái mui ghe của ông Tư Khâm không nhảy mắt.

Họ nhìn cô gái đang đứng trên đó. Cô ấy mặc bà ba bằng vải Xiêm đen, nhưng nước da của cô lại trắng, trắng nõn nà khiến sự đối chọi càng làm cho nó nồi bật lên.

Ở xa, không biết cô xấu hay đẹp thế nào chỉ thấy nước da trắng và hình dáng của cô là đủ cho họ bị quyến rũ. Chà hình dáng của cô! Cô may áo chật quá, hay vì cô có da có thịt không rõ mà áo lại ôm sát thân thể cô như ai lấy hồ mà dán vào đó. Cái lưng của cô eo như lưng con kiến nhợt, còn hai tay cô thì dịu nhิu mỗi khi cô cử động.

Mấy anh con trai đến nơi thì nhận rõ ra cô gái ăn trầu, nhưng ăn vén khéo thành ra môi của cô đỏ như tia sơn. Những mui gòn gần đó đen nghẹt người ta, họ giành nhau bước tới trước, xen lấn khiến ghe nào cũng lắc lia lịa như cái trống vịt, và những trái dưa trên các đỉnh núi dưa bắt đầu lăn xuống sông lùm chùm.

Cô gái đứng lặng thinh nhìn quanh rồi mỉm một nụ cười rất có duyên và hơi e lệ. Bấy giờ gió hây hây thổi, tóc trán của cô bay phất phơ và vật áo cũng bắt đầu tóc lên. Cô gái hoảng sợ lấy tay chặn nó lại.

Nhiều anh con trai la:

— Thay kệ vật áo, cô lo vuốt tóc là hơn!

Rồi họ cười rộ lên. Cô gái mặc cớ ứng má hồng khiến họ càng muốn nhào xuống sông hết thảy. Đoạn cô trân tĩnh nói to :

— Thưa bà con cô bác, ba tôi khó ở trong mình, biều tôi thay mặt đê thưa với bà con cô bác mấy điều này.

— Ông già đau làm sao cô? Tôi nghiệp! Tôi bất hiếu quá, nào có hay gi.

— Cô Út ơi, đê tôi qua sắc thuốc cho ông già, rồi ở luôn thí công vài năm nghen cô!

Cô Út già điếc, làm thinh mà đợi họ nói bông đùa dứt rồi cô mới thêm :

— Thưa bà con cô bác, ba tôi định năm nay bò cái lợ chia chợ.

—Ồ, sao lạ vậy? Mấy ông già đều rỗng lên hỏi.

Nhưng mấy cậu con trai lại hoan nghinh :

— Ủ, phải chớ. Tụi tôi đứa nào cũng quyết đi theo ghe ông Tư. Nếu chia chợ, cô đi một nơi, tụi tôi đi một ngả thì buồn chết.

— Cô Út ơi, mấy năm nay sao không nghe ai nói tới cô, không bao giờ thấy mặt cô! Nếu có cô đi ghe dưa thì đứa nào tụi tôi lại chịu chia chợ, nhứt quyết chết sống với cô một chỗ thôi chớ!

Cô gái mặc kệ mấy anh con trai nói gì cứ nói, cô đợi giây lâu cho họ hết lú lo, đoạn đáp lời mấy ông lão :

— Thưa các bác, ba con nói rằng mười mấy năm nay nhờ tò chúc chia chở mà tránh cho nhiều người sạt nghiệp ...

— Phải rồi, nhưng sao lại bỏ lệ ấy?

— ... thưa nhưng mà lối tò chúc đó cũng không ai giúp ai khá được hết. Mười mấy năm nay bà con mình đi buôn dưa ở vùng này chỉ lấy lại được vốn, còn công thì bỏ luôn, tay không vẫn huồn tay không.

« Thưa các bác, ba con nói chỉ bằng ta trả về tình trạng hỗn loạn trước kia, thưở con còn đè bánh bèo trên đầu, thế mà hơn vì có người thua lỗ mà trái lại có người no đủ.

« Thưa các bác, ba con nói thà là cờ bạc như vậy đè thử thời vận, chứ đì không về rồi mãi chán quá ».

Mấy ông lái già làm thịnh. Mấy chú lái trẻ, con của mấy ông lái già và lũ bạn chèo ghe thì rộ lên tân thành cô gái.

Mấy ông già không tìm được lý lẽ gì để cãi lại, và họ biết có cái cũng vô ích thôi, vì họ là thiểu số, và giữ trật-tự thì khó chớ xui loạn thì dễ xui và xui rồi, không ông trời nào kéo lại được cả.

— Thưa bà con cô bác, bà con cô bác có đồng-ý hay không? Cô gái, hỏi gắng lần chót.

Câu hỏi của cô cũng bằng thừa vì cô đồng đợi cô mở miệng đè hoan-hô, còn số ít thì già quá, rất ngắn hoi.

Sau cơn hoan-hô nhiệt-liệt, cô gái mím cười nhìn mấy cậu trai mà rằng:

— Các anh đi chợ nào, che em theo với?

— Tụi tôi theo cô chứ.

— Không, em cứ đợi các anh đi trước hè.

— Ai dại gì mà đi trước.

— Các anh đừng có ép mà theo em, báo hại chết chùm cả lũ.

— Đầu chết cũng cam tâm mà, cô Út ơi!

— Nhưng em lại không cam tâm.

— Tụi tôi hùn tiền dền bồi lỗ lả cho cô mà, khỏi lo mà.

Bây giờ ông Tư Khâm mới lom-khom bước ra khỏi mui, vừa đi vừa ho sù sụ.

Thanh-niên lại hoan-hô ông cụ dậy sông :

— Nhạc-gia ơi, nhạc-gia khó ở làm sao đó?

— Thưa ba, cho con đi theo đỡ đầu tay chor.

— Ba ơi, con chèo ghe rất giỏi, nấu cơm bửa củi cũng tài, nguyện làm công không cho ba tới chết.

Ông Tư Khâm cười rất hóm hỉnh mà rằng :

— Tôi hết sức cảm ơn bà con cô bác đã « ầm hộ » tôi. Mười lăm năm trước tôi đè nghị bà con cũng theo, bây giờ, tôi lại đưa đè nghị khác, bà con cũng lại theo. Từ đây ta trở lại tranh giành với nhau, ai may nhờ rủi chịu. Trước, ta theo luật công bình của trời.

Một ông già đứng lên, bộ tịch thiểu não, giọng rầu rឿ nói :

— Anh Tư, sao anh lại tệ vậy ?
 Buôn trong vòng trật tự, tuy lời ít
 mà vẫn kiếm được chút đỉnh dè ăn
 Tết. Anh báo hại làm chi rồi có
 kẻ khóc anh coi.

— Thì chính tôi cũng có thể khóc
 như các anh. Các anh quên rằng số
 người đi buôn cứ tăng lên, mà số
 chợ thì vẫn mười hai cái. Như vậy
 cứ tiếp tục chia đều thì ta sẽ về
 tay không. Thà là khóc.

Họ ăn cơm trưa, rồi đợi con
 nước bắt đầu lớn dè ngược dòng
 những sông con dè vô các chợ xa.

Gió trưa thổi hiu hiu, đặt trên
 bờ ngã năm trơ trọi đều hiu buồn
 mình mông xa vắng quá. Bỗng có
 tiếng phụ nữ ấm mà trong cất lên
 không phải dè hò như ngày xưa mà
 dè ca vọng cõi ;

*Trời đất ơi, em nghĩ cái thân này
 như chiếc thuyền nan, may gấp bền
 trong thi nhò, rủi gấp bền phúc thi
 chịu, còn biết kêu khóc với ai bây
 giờ.*

Trai trẻ trong các ghe dừa, đang
 hiu hiu say nắng bỗng ngồi dậy că.
 Anh nào cũng vỗ dùi, chắc lưỡi.
 Vài anh tài chánh khá, sắm được
 đòn ghi ta, thấy đều rút ra lai rai
 mấy tiếng đồng, gọi là thông cảm
 với ca-sĩ trên chiếc ghe dằng xí
 kia.

Cô Út ca được bão câu thì leo
 lên mũi mà ngồi. Anh bạn chèo
 mũi của ông Tư Khâm, anh Núi lo
 di nhồ hai cây sào, còn ông Tư
 thì vừa chui ra dè cầm lái.

Thấy ông Tư xung phong đi trước,
 thiên hạ rục rịch nhồ sào dè đi.

Trên ghe của các anh lái trẻ thì êm ợ,
 nhưng trên ghe lái già ồn ào tiếng
 cãi vã với nhau. Đó là cha con họ
 xung đột, các ông cha thì quyết tránh
 ông Tư Khâm vì họ biết ghe dừa
 của ông như hòn đá nam châm sẽ
 thu hút theo rất nhiều ghe khác ;
 các cậu con thì nắn nắn quyết một
 theo ghe ông già có con gái, họ viện
 lẽ rằng ông Tư phá bỏ lề lối cũ ;
 tức là ông ta đã nghe ngóng được
 tin gì hay, nên theo dấu ông ta
 mà kiểm ăn.

Rốt cuộc rừng ghe dừa phân ra
 làm hai đội. Lối nè n mươi chiếc
 theo ông Tư dè chui đầu vào một
 ngọn sông con chỉ có một cái chợ
 thổi, còn độ năm mươi chiếc khác
 thì tản ra ngược dòng bốn ngọn
 sông khác.

Cô Út ngồi trên mui dè làm đích
 cho họ nhầm mà chèo theo. Cô
 không ca vọng cõi nữa mà lại hò như
 ngày xưa :

*Hò... o... Nước xuôi chảy gió
 buồm mềm.*

*Muốn vỗ làm bé, biết có bền
 hay không.*

Các anh lái trẻ mà dã vợ con, mê
 chết dì vì lời hò này. Bây giờ mà
 có ai đặt thủy lôi chặn sông, họ
 cũng cứ chèo tới.

Một chú lái bắt bồ liền, hò đáp :

*Hò... o... Ao vá quàng viễn dằng
 chí đỏ.*

Gầm sự đời, vợ nhỏ cưng hơn.

Khi ai nấy đã đi sâu vào ngọn
 sông thì cô gái chui vô mui ở mắt
 trong ấy không thèm triền làm tấm

thân kiều diễm của cô nữa, mà cũng chẳng thèm ca hò gì nữa cả.

Trót đã vẩn thân vào đường chết, các chú lái háo sắc không ngày giờ dè trở bước.

Sáng hôm ấy, họ tới trước chợ ông Hàm. Cảnh chết chùm hiện ra trước mắt. Năm nay làm ăn khó khăn, chợ ông Hàm ăn Tết rất lõi thôi. Bốn ghe dưa là đủ cho họ lăm rồi, thế mà các ghe hàng hóa này lại đâu ken trên sông như thuyền Tào trên Xích Bích.

Ông Tư Khâm không thèm bán chác gì cả, cứ đậu ghe mà ăn cơm cho đến ngày hăm lăm. Mỗi ngày ông cho cô con út đi ủy lạo các chú lái bên kia để cầm hơi họ cho đến cái ngày chót ấy, ngày mà họ chỉ còn đồ dưa xuống nước mà về chớ không mong chèo qua chợ nào khác cho kịp nữa.

Ngày cuối cùng là ngày hăm lăm, ông Tư mang hết dưa lên chợ rồi kêu nhà nghèo tới mà bồi thí. Với bạn đồng nghe, ông nói:

— Chết, tôi cho chết luôn.

Nhưng với cô con gái út, ông thì thầm:

— Làm phước đê bút tội với trời đất.

Rồi hai cha con cười với nhau.

Chiều hôm ấy ghe dưa lui hết,

ông Tư cho dọn một tiệc khá sang dưới ghe rồi cả ba người trong thuyền xúm nhau ăn nhậu. Ông Tư nói với cô con gái út, nhưng lạ quá, lại kêu nó bằng cô, trái với phong tục miền Nam này :

— Ở đây có xe đò nhỏ đưa ra tỉnh. Từ tỉnh, cô về Sài-gòn rất dễ. Tôi chia cô bốn trăm, cô ăn Tết, năm tới ta lại làm nữa.

— Thưa bác, bác còn những mười ghe, đi các chợ kia trúng mỗi lăm, sao lại chia cháu có bốn trăm thôi?

— Nhưng tôi lố trộn ghe này.

— Khi mốc, bác chọn dưa xấu mà bối thí ở đây, có lố là bao, nhưng bác lại lời ở mười ghe kia, dù sức đáp qua số lố ở đây rồi.

— Ấy, ấy, cô em quên rằng tôi đã cứu cô em à. Bốn trăm, cô em chê là ít, nhưng đó là tiền sạch nòi quí hơn thứ tiền bán nhan sắc của cô nhiều lắm đó. Tôi mà không cứu cô trong vụ bối ráp hôm nọ liệu cô có đi làm ăn hoàn lương như vầy được hay không chứ?

— Lão cáo già nói dễ nghe dữ! Chớ mấy bữa rày tôi lại không bán nhan sắc à? Tôi lại không phơi lưng đê rũ quên họ theo ông à? Tiền của ông sạch quá! Chà, tiền gạt gáy người ta lọt vào bẫy cà lú mà còn khen là sạch. Ông liêu hồn, ông không đưa đủ hai ghim thì biết tôi.

BÌNH NGUYỄN-LỘC

XEM TU'Ó'NG MẶT

của Nhất-Linh



VỀ TOÀN THÈ.— Trong tướng Tàu (xin đừng làm với các ông tướng Tàu) cái mặt là quan hệ nhất. Trong tướng ta cũng vậy: chẳng thể mà lúc nào họ mắng nhau, họ cũng đem tướng mặt ra để chứng rằng người ấy không tốt. Thị dụ như: đồ mặt mệt, đồ mặt nồi, đồ mặt chôn niêu, đồ mặt dày, mặt mo v.v... Những tiếng xấu xa trên này theo sách thì lại là tướng tốt. Mặt mệt tức là tướng «Quảng hàn», vì mặt mệt tròn như mặt trăng, người phúc hậu đều đặng—Mặt nồi tức là tướng «thiết diện», vì thiết diện là mặt sắt, mà trong sách lại có câu: mặt sắt đen sì, đen sì như chôn nồi vậy. Mặt chôn niêu cũng một tướng như chôn nồi, nhưng nhỏ hơn—Mặt mo sách tướng Tàu không thấy nói đến. Theo tướng tây thì rất xấu, vì mo chữ tây là chết (mort)—Mặt chuột, ai có tướng mặt chuột thì nên đề phòng hỏa hoạn, vì trong sách tướng Bốc bình Lữ của Chu Mậu có câu: cháy nhà ra mặt chuột—Mặt trái soan: nếu là con gái thi dễ kén chồng. Nhưng ở đời này tướng ấy không tốt nữa.

Muốn tốt thì phải thêm má lúm đồng tiền.

MŨI.— Người nào có mũi sư tử thì rất tốt, nhưng nếu mũi sư tử lại ở mặt người vợ thì rất xấu, nên đề phòng. Người nào có mũi nhòm mồm rất xấu. Muốn khỏi có cái tướng đó thì phải nên đề ý ngậm mồm lại luôn, nhất định đừng hở ra. Mũi nhòm lâu không sơ mũi gì tất đậm chán và sẽ thôi không nhòm nữa. Nếu gãy răng thi chờ nên bít răng vàng và hay cười với những người đi đường, đề họ nhìn, mồm mình. Mũi sẽ bắt chước những người đi đường, lâu lâu thành tật mất.

LÔNG MÀY.— Xem tướng lông mày rất khó, vì thầy tướng vừa mở mồm nói «lông mày tết đấy» người đến xem đã giận ngay. Tướng lông mày dàn bà biến đổi vô cùng. Lúc ngắn, lúc dài, lúc to, lúc nhỏ không chừng. Thầy tướng phải tùy cơ ứng biến. Bà nào hay đánh phấn nhiều thường có lông mày rậm, ta gọi là tướng lông mày chèi kè, vì trời sinh ra như vậy để tiện việc

quét bớt phần trên mặt đi. Thầy tướng khôn ngoan chờ có nói ra để khách giận. Ai có tướng lông mày sâu róm thì hay ngứa... ngứa mắt chừng người khác. Ai lông mày xấu mà đậm thì thầy tướng khen.

— Mi minh khả ái vô ly thôn.

Thầy tướng lõi cổ nhiên là không hiều gì, khách cũng không hiều đốt, nhưng bằng lòng, thế là đủ.

MẮT.— Mắt bao giờ cũng có hai con. Nếu thiếu một con thì là tướng chột, nếu thừa một con thì là tướng rắn (vì có thứ rắn ba mắt). Nếu thừa hai con (nghĩa là có bốn mắt) thì xem tướng phải thận trọng. Một là người có tướng đó không phải là người. Hai là ông thầy tướng say rượu.

TAI.— Tướng mặt đen tai trắng rất tốt, còn tướng mặt trắng tai đen thì là tướng những cô gái đen mà đánh phấn vôi. Tướng tai đỏ là tướng những học trò lười không thuộc bài. Nếu đỏ hai bên thì là bị mắng, nếu đỏ một bên thì bị bẹo. Thấy tướng tinh ý thi phân biệt được ngay.

RÂU.— Râu là cái phụ thuộc cần cho đàn ông mà không cần cho đàn bà (đàn bà kẽ có râu cũng được).

Râu có năm thứ chính:

1) Râu tày: tướng râu này mới nhập cảng, nên trong sách không nói đến.

2) Râu ghi đồng xe cuốc: thứ râu này bất tiện cho những người đi xe đạp mà đăng trí. Nhiều khi gặp đường cong, cho hai tay lên cầm láy râu vặn lái, ngã là thường.

3) Râu dài: Tướng này tốt cho những bà vợ muốn cho râu vào chấp khóa lại.

4) Râu sồm: Người nào có bộ râu này, khi xem tướng, thầy tướng phải bới mãi mới tìm thấy mồm để xem, phải lấy thêm tiền.

5) Râu ba chòm: Râu nầy nguyên trước có một, sau vì người Pháp sợ vương nên chia ra làm ba: một chòm ở Bắc, một chòm ở Nam và một chòm ở Trung.

MÁ.— Má lúm đồng tiền rất tốt vì đa nhân duyên. Sách tướng mới họ đổi ra má lúm đồng bạc cho sang trọng hơn.

Má bánh đúc: Má bánh đúc mà có trứng cá thì gọi là bánh đúc trứng cá. Bánh đúc ngô, bánh đúc dừa thì có ròn, chỉ có bánh đúc trứng cá thì chưa có sách tướng nào nói tới. Vậy không biết có ngon không?

MỒM.— Mồm có hai tướng: tướng ăn và tướng nói. May ông có tướng tai to, mặt lớn vì thế chỉ có nửa mồm, nghĩa là có tướng ăn. Cho nên ta vẫn thường nói: ăn thi tướng lầm. Nghĩa là ăn theo đúng sách tướng vậy.

Tướng nói là tướng những người có mồm loa, mép chảo. Mồm loa thì tốt, còn mép chảo thì xấu, vì chảo có quai, có quai thì tất h้า miệng mắc quai, hết cả nói.

CẨM.— Tướng cẩm không quan hệ gì cho lão. Cẩm gờ thì không có tướng. Cẩm bằng phẳng thì rất xấu, hay làm việc to mà làm hỏng cả. Vì sách tướng có câu: Cẩm bằng con trẻ chơi điều đứt giây. Cẩm không có râu là cẩm nhẵn. Tướng cẩm nhẵn rất nghèo, vì có đòn đặc gì cũng đem ra hiệu cẩm đòn «cẩm nhẵn» hết cả.

Nhất-Linh.

xem tu'ó'ng tay

Văn vui của DUY-LAM

VỀ TOÀN THỂ.

Muốn làm nêu, bàn tay phải trắng vì phương ngôn có câu:

« Tay trắng làm nêu »

Người nào lùng bàn tay đen là quý quyết vì chỉ lật bàn tay một cái là đổi trắng thay đen nhanh như chớp. Da lùng bàn tay phải có lỗ chân lông và có lông; nếu thiếu tất nghèo, nếu nhiều quá thì tính nết như khỉ. Da lòng bàn tay phải có nhiều mồ hôi để khỏi bị anh em quen biết bắt tay mạnh quá hóa đau.

CÁC NGÓN TAY.

Có năm ngón là tướng rất tốt, bốn ngón rất xấu và có sáu ngón là thừa một. Nếu ngón tay út to hơn ngón tay cái, thì át là trong làm tay trái ra tay phải hay tay phải ra tay trái. Tí ông cho đúng bàn tay thì ngón tay út tắt nhỏ hơn ngón tay cái. Ngón tay út phải nhỏ để dùng ngoای tai cho tiện. Trái lại ngón tay deo nhẫn phải to để deo được những chiếc nhẫn có mặt kim cương to, đặng lòe thế giới. Người nào có đủ năm ngón tay trả thi rất lười vì lúc nào cũng trả tay nắm ngón.

MÓNG TAY

Móng tay bóng và đỏ thắm là tướng đẹp; các bà và các cô làm dáng thường có vì bay dung bàn chải và thuốc nhuộm. Cái tướng này thay đổi tùy theo mốt. Móng

tay mọc chậm là quý tướng vì đỡ phải cắt. Các ông chồng nên để phòng cái tướng gọt móng tay nhọn của các bà vợ.

CÁC ĐƯỜNG.

Lòng bàn tay có hai đường chính: đường tình và đường đời.

a/ Đường tình.— Người nào đường tình ở trên thì đa tình, ở dưới thì vô tình. Nếu con đường tình đi một quãng rồi phồng to ra thì đó là khói tình lớn. Nếu phồng bé thì đó là mối tình con (dựa theo lòng bàn tay ông Tản Đà). Nếu đường tình chia đôi thì người ấy ăn ở hai lòng. Nếu có vợ có chồng rồi thi có ngoại tình. Người đàn ông có đường tình chia đôi rồi lại chập mượt thì tất nhiên hai vợ. Người đàn bà có đường tình chia đôi rồi chập một thì tất nhiên góa chồng rồi cải giá. Nếu đường tình đến gần cuối mới chia đôi thì năm 90 tuổi át có ngoại tình.

b/ Đường đời

Đường đời mà dài thi sống lâu. Gã lấy giày đo được bao nhiêu ly thi sống bấy nhiêu tuổi. Tay ai có đường đời dài 80 phân thi sống 300 năm như ông Bành Tode. Đời nay ít người có bàn tay to như thế.

Nếu không có đường đời thi người ấy không sinh ra đời.

NHẤT-LINH



XUÂN

ĐÃ

VỀ

RỒI

Theo cùa
Nhất-Anh

Xuân đã về rồi, Xuân thăm dâu,
Ai gieo xuân ấy, vân tao dâu,
Ý Xuân ai dệt lời hoa gấm
Đề lúc Xuân về lại nhớ nhau !

Xuân đã về rồi, Xuân thăm dâu,
Xuân nào thơ nhạc thoảng rèm châu,
Cung « Thương » ai phả vân thơ « Nhớ »?
Rêo rắt Xuân nay vạn lý sầu !

Xuân đã về rồi, Xuân thăm dâu,
Bến nào ai mong chiếc thuyền cầu,
Ngũ hòi một cánh buồm mày lướt ?
Mặc truyện tràn gian, truyện bá hồn !

Xuân đã về rồi, Xuân thăm dâu,
Tâm lan Xuân trước, cánh qua cầu,
Ai về bến cũ sông Xuân upy
Ngắm hộ bóng lan có đôi màu ?

Xuân đã về rồi, Xuân thăm dâu ?
Não nàng rùng thăm với Non sâu
Vần thơ « Thương Nhớ » ngâm « Thương Nhớ »
Ghi chú lính người vạn kiếp sau.

Xuân đã về rồi, Xuân thăm dâu ?
• Gió xuân không súc thổi hoa sầu »
Hoa Xuân xưa thế, Xuân nay thế,
Xuân có thương buồn cuộc bể dâu

Nhất-Anh



MỘNG XANH

truyện ký

của

Mộng Tuyết T. át Tiêu Muội

SÁNG nay, cô Hà đem áo ra may.

Chiếc áo «ngày xuân», tự cô nghĩ kiều và may lấy.

Ngồi may, cô Hà hí-hờn mừng : cô sẽ được mặc chiếc áo mới sớm hơn các chị em.

Hàng màu xanh cỏ xuân non, diềm bông hoa phơn phớt tím.

Cô mỉm cười với ý nghĩ nhở lời phê màu sắc của một người bạn, khi nhở chọn giúp màu hàng : «màu xanh là màu của trẻ trung, của vui cười, của hy vọng và của yêu đương nữa...»

Đứa cháu gái, lén sáu, từ nhà trong chạy lại, đòi cô Hà dẫn đi chơi.

Ngừng kim, cô Hà nhìn ra ngoài ; trời êm và trong, bàng-bạc chớm dỗi màu xuân dịu. Vui vẻ đứng lên, cô nắm tay con bé dắt ra sân. Bước một cách vơ vẩn, cô đi về phía bờ hồ.

Nước hồ đầy phẳng, li ti hơi gợn sóng. Tiếng lá lách tách reo từng

nhịp trên ngọn cây dùa, cây đa bên đường. Cô Hà thấy lòng mình phơi-phới nhẹ như một áng sương lam. Cô không buồn vuốt lại mái tóc xõa漫漫 bên má. Một cảm giác êm dịu thấm đượm vào người.

Những hạt sương động trên cỏ lắp lánh tan từng loạt, dưới bước chân hai đì cháu.

Con bé chợt reo lên :

— Ô này ! cây mắc cỡ !

Rồi cháu kéo đì xuống. Dưới bàn tay mềm mỉm gượng nhẹ chọc phá của con bé, cô «trinh-nữ» dịu mềm khép dần lại, như muốn ngậm kín và hổ ngươi.

Cô Hà bỗng thấy mình ngộ nghĩnh, đem so sánh khóm cỏ hàm tu với một cô gái đương thì cả thận, hơn nữa, với lòng cô... một tấm lòng như buổi sáng tinh sương, chưa yêu mà hay thương. Cô đỏ bừng mặt, luống cuống muốn khép mình lại như cây mắc cỡ,

mỗi khi nghe nói đến « chàng »... Chàng, một thanh niên có học, một chiều êm như mộng đá « gò ngựa » trên bến Hồ-Đông đã mang lại biệt thự « Thùy-dương » những ván vật tài hoa, những trẻ-trung hoạt động.

Chàng, một thi-sĩ đã đưa tặng cô những ván phầm nét mực còn tươi. Chàng đã nói, chàng đã viết, và thú vị nhất, là chàng đã làm thơ. Lời thơ của anh chàng thi-sĩ đầu mùa sao mà mồ ngộ nghĩnh quá . . .

Một con chim-ăn-cá, từ trên nhánh cây xòe rủ bên hồ, lướt xuống nước. Những vòng tròn lan lan mãi trên mặt hồ. Đôi cánh chim lấp-loáng trong ánh nắng mới . . .

— Về thôi, cháu !

Cô Hà nắm tay cháu đứng lên. Đưa tay vuốt lại vạt áo nhẫu, cô lơ đãng nhìn về một phương trời, nhớ lại lời thư của ai : « ngoài này, gió heo chớm, trời bàng bạc màu, làm cho lòng người thao-thức nhớ cảnh và nhớ người xa quá ».



Các bạn ra về đã lâu. Mấy tập báo đẹp in sớm hây còn bỏ bừa bãi. Cô Hà với giờ tập báo đọc lại. Đọc lại một bài văn quen đẽ thường thức cho hết. Mặc dầu lúc này, giọng đọc của Yến rất hay, nhưng trong lúc dỗng người hội họp, còn bận đẽ ý những câu pha trò ý-vị của anh Lâm, tiếng hát « như tiếng pha-lê », của chị Nguyệt và tiếng đàn rất tươi của chị Hồng, hơn nữa, bạn đẽ ý đến làn khói đượm hương quanh chén trà « Xuân Long-tinh » mùi thơm ngọt của bánh và của mứt.

Bình tĩnh, nằm đọc mấy trang báo đẹp ; chập chờn, cô Hà ngủ thiếp đi lúc nào không biết.



Cô mơ thấy mình, như ban sáng, cùng con cháu bé đang thơ thẩn bên bờ Đông-Hồ, nhưng sao lại thấy một cái cầu bắc qua một cái suối con, nước chảy róc - rách. Bước lên cầu. Cầu nhúng-nhính. Qua bên kia suối thì là một cảnh là-lạ. Ngoài lại nhau chung quanh thì cô chỉ đứng đó một mình Không nhận ra lúc ấy là ban chiều hay đêm trắng. Cô chỉ thấy bóng sáng mát giội đều trên mặt đất, tràn toàn một thứ cỏ xanh mướt như nhung. Những con đường mòn mờ trắng chạy viền đều trên mặt cỏ.

Cô chạy tung-tăng khắp các con đường. Đường không có sỏi đá, êm chân như trải bằng một thứ cát lợ cối tiên.

Đi mãi đến bên một cái đồi con. Những con nai, con hươu trên đầu mang cả một nhánh cây khô, ung dung ăn cỏ non bên sườn đồi. Đồi cũng toàn một màu xanh rờn-rợn, lưa thưa có bóng rợp của tàn cây mát rượi.

Cô đứng lại, lắng tai nghe như có tiếng gió và tiếng chim.

Bên kia đồi, vài ba con thỏ vui đùa chạy giòn, trông như những khối bông trắng tinh lăn trên thảm biếc.

Tiều lên ngọn đồi, ngó chung quanh, cô thấy toàn một màu xanh ngắt bặt ngàn. Vô số những cây liễu, cây dâu, những loài cây cỏ không hoa mà cũng không iên.

Cô đến bên một cái biển cạn xáy bằng cát thạch. Đá xanh, nước lại xanh hơn, làm xanh lây đến cả những con cá bơi lội trong hồ.

Màu mát trong của nước như quyến rũ. Tự nhiên, cô đưa tay cởi bỏ dần khuy áo... Giụt mình, ngừng tay khép áo lại, ngơ ngác nhìn quanh...

Như luyến tiếc, cô thấy da thịt muôn chạm vào làn nước mát. Không đi được Ngập ngừng mãi. Rồi ngồi xuống khoát nước rửa mặt, trong khi cô vừa chợt nhớ câu ca-đao :

... Có rửa thì rửa chân tay,
Đừng rửa lông mày, chết cả áo
anh.

Cô nghĩ thầm : Giá anh nào là chủ cái ao này, bắt gặp mình rửa mặt, hẳn sẽ khỏi phàn nàn, vì mình không có cặp lông mày sắc như người ta đã sợ.

Trời bỗng tối sầm lại, nhưng không lo, vì cô nghĩ đây là một thế giới thần tiên, tất đều là cảnh yên lành. Cô cứ đi lên mãi, chợt hiện ra một con đường mờ sáng lên trong màu xanh thẳm của bờ cỏ hai bên. Thoắt một cái, không còn là con đường nữa, mà là một vệt sáng từ

chỗ bóng trăng mới mọc bên kia bờ, in dài trên mặt nước, vệt sáng mà ngày còn nhỏ, cô bảo đó là cái cầu đi lên nhà của chị Hằng-nga. Nhưng rồi lại không còn là « cái cầu » nữa, mà là một vệt sáng mờ từ trên vuông kính xanh lồng trên mái nhà giội xuyên vào bức màn trắng.

Cô trở mình, xô lùa chăn xuống chân, mảnh chăn mỏng mịn lướt nhẹ trên mình mơn-mơn như làn sóng ...

Sung sướng và êm đềm, cô Hà nhở lại giấc mộng, không phải là giấc mộng vàng, là một giấc mộng xanh toàn màu xanh, xinh đẹp quá. Trí cô lầm bầm đọc :

Yến thảo như bích tu

Tần tang dê lục chí

Nhưng kia, ánh trăng xanh lọc qua lầu tuyн mỏng lờ mờ tỏa trên cánh áo ngỏ khuy. Cúi nhìn làn da ngọc trắng tinh, tự nhiên thèn thẹn, cô kéo chăn trùm kín lên đầu, mỉm cười với câu :

... bất tương thức,

Hà sự nhập la vĩ.

MỘNG TUYẾT, Thất Tiêu Muội
(Dưới Mái Trăng non)

HAI ÔNG VÙNG BÈ NÓI « TRUYỆN »

- Bác đi đâu đấy... y ?
- Nên thảnh vè dai... y ?
- Nên thảnh làm gì ?
- Thảm mây tam-te
- Te có tốt khô... ông ?
- Te nào có ra cái lò te.



tỏa

nhi kiều

Đông tuyết xuân thăm tỏa nhị kiều

Mỗi lần đến chơi nhà Phan, một cái gác thuê ở một phố hèo lánh, tôi phải đi qua « nhà dưới », qua một mảnh sân nhỏ, trèo một cái cầu thang, đi một đoạn nữa, rồi mới tới lầu ngà của anh bạn âm thầm.

Giá Phan ồn ào, nghịch ngợm, ranh mãnh lên như người ta thì hơn. Đè mà được một chút vui tươi chứ ! Đặng này Phan lại rất nhíp nhàng với tất cả chỗ anh ở, khiến cho tôi bùi ngùi quá, mỗi khi đến thăm anh.

Tôi biết nói cái gì trước bây giờ ? Cái gì cũng buồn như nhau : con đường sắc xanh không rải nhựa, giầy phố lặng lẽ, gian nhà không chút

đặc biệt của ông chủ, căn phòng sáng sủa của bạn tôi, và nhất là tầng dưới, nơi tôi thường đi qua, có hai cô gái thế nào ấy. Và cái gì cũng lở cờ; chúng nó xấu hổ đi, buồn bãn đi có được không ? Mọi vật đều buồn một cách lung chừng, xui lòng tôi cũng không đủ cớ mà buồn nữa kia, phải chịu bùi ngùi một cách vô lý.

Đoạn đường chạy qua đó không đủ rộng để làm một đường phố, cũng không đủ hẹp để làm một ngõ hẻm ; đá không lởm chởm, mà chỉ hơi gập ghềnh. Nhà không chịu xấu, không chịu tồi, mà lại chưng một vẻ phong lưu nghèo hèo một ít. Ánh sáng không chịu sáng ; giữa hai

giấy lầu khéo đứng dè ngăn mặt trời, cả ngày chỉ là một buổi chiều dài. Ở chợ Hàng Da đương nào nhiệt bao nhiêu, thế mà vừa đi một trăm bước dè vào con đường này, cuộc đời bỗng quanh hiu, làm cho nhà cửa ngơ ngẩn.



Và nhất là hai cô gái con ông chủ nhà dưới. Nhất là hai nàng Kiều không kiều diễm, mà người ta cũng chẳng chịu khóa hẳn dè tôi thương xót cho được vẹn toàn.

Hai cô ở trong một gian nhà có đủ sập gỗ, tủ chè, cầu dối, hoành phi, có cả bộ bàn ghế Vân-Nam chạm chim, trái và nạm cẩm thạch. Nhưng tôi chỉ trông qua cũng biết không phải là giàu.

Quỳnh và Giao, hai tên ngọc đặt cho hai người. Họ ngày thơ thơ, (chứ không được là ngày thơ), họ lặng lẽ và ngơ ngác; ấy là hai hột cơm.

Mỗi lần đi ngang qua, tôi nhanh chân như lùi trốn; nhưng tôi vẫn đảm bảo thấy hai cô gái. Mùa áo họ rất thanh đạm, vì nhạt nhẽo nên buồn buồn. Cô Quỳnh trẻ hơn, áo mới hơn cô Giao một chút, — tôi quên không nói rằng tôi biết tên cô là nhờ bạn tôi.

Phan, cái anh chàng khó hiều làm sao! Anh rất ít nói, và cũng ít làm. Kiều mặt Á-dông, mắt nhỏ và dài, không biết chứa những gì trong vẻ mập mờ kín hép ấy. Tôi lạ cho anh hết sức. Sự lặng lẽ của anh là một thứ hư vô, và tôi cảm như không có anh Phan...

Đôi khi Phan lên cầu thang, tôi gặp được nơi khóa môi anh một chút nhíu da giống như một phần sáu của nụ cười. Thấy thế, tôi vui vui, hơi nghĩ ngợi.

Tôi nghĩ đến Quỳnh, cô em hiền lành quá, với đôi mắt yên ủn và như không. Cô hơi hơi xinh. Mặt cô tròn. Hay nhíu đôi mày cong, cô có vẻ trẻ con lắm. Cô hiền lành đến nỗi tôi thấy xót thương. Tôi không nghe cô nói một câu gì, — có lẽ chỉ vì tôi không có dịp nghe cô nói.

Biết đâu Phan chẳng đồng diệt với Quỳnh, hai sự «như không» gặp nhau. Chắc cái khóa môi hơi nhích kia biểu hiệu một cảm tình kia đáo.

Rồi nhân đó, tôi nghĩ đến cô chị. Đường như cô có một tật nơi chân; bước của cô cao thấp không đều. Và đường như cô mang một nỗi buồn không ngọt. Cô giống cha cô, mà cha cô thì chẳng khôi ngô chút nào. Trái lại, mắt ông tròn như hai chấm mực, miệng ông hơi quạnh, đôi môi dor tối trước như kính với ai. Ông thường ngồi tréo chân trên sập giữa nhà, và tôi hằng gặp ông đeo kính, tuy không thấy ông cầm sách. Một lần ông đã cự tôi, vì tôi gấp rút vào gác trong, không kịp xin phép ông. Và từ đó, tôi càng thương ông lắm.

Cô Giao giống con người đứng tuổi ấy, thực bất lợi cho cô. Vì cô không dữ — tôi xem qua thì biết — mà mặt cô lại mang những nét không hiền.

Ấy đó, Quỳnh và Giao, hai Kiều rất đứng đong, không e lệ nép vào

dưới bụi hoa nào cả, và cũng không
đẹp một chút, nhưng bởi một hội
ý tiên tao, đã khiến tôi nghĩ ngay
đến câu thơ phong tỏa của người
kura.

★

Bởi vì hai cô ngồi trong một buồ
chiều rất đỗi ngần ngại, một buồ
chiều triền miên của sự vật và của linh
hồn, một buổi chiều trong nhà và
trong tâm lý. Lạ quá! Tôi như cảm
nghe sự mờ nhạt của cuộc đời, khi
trông hai cô.

Dẫu tôi vui đến đâu, khi bước
vào nhà ấy, tôi cũng nghiêm nét mặt,
bước khẽ, sợ động không khí. Hết
vào nhà thì phải cất mũ, tuy thế,
trong cù chi thường lệ ấy, tôi tưởng
như tôi đương chào ai, đương chào
một cái gì, một đám tang hay một
nỗi đau thương.

Tôi không thấy có một người đàn
bà đứng tuổi, nên tôi nghĩ rằng ông
chủ góa vợ, hai cô mồ côi. Nhưng
một lần, tôi bỗng gặp bà chủ. Và
tôi chỉ quen được thấy hai người
con gái, nên tôi nghĩ rằng ông chủ
không có con trai; nhưng tôi lại
nhầm to: gặp hai người thiếu niên
đi với Phan, tôi hỏi ra mới biết đó
là anh của hai Kiều.

Và hỏi thêm ra, tôi hay rằng ông
chú nhà là một người làm việc nhà
nước đã về hưu. Ông còn mấy cậu
con bé gửi học ở Nam-Định. Gia
đình họ đông đúc thế, và chắc cũng
khí đủ tiền bạc; sao tôi lại bày đặt
nhưng có rất gở, lại giả xù trong
vú tôi những điều nhảm nhí nhường,
những chuyện không lành?

★

Nhưng sao nhà ấy lại bao trùm
trong một bầu không nhạt tẻ, không
ánh nắng, chẳng hương người? Sao
lại có hai nàng con gái kia, ngơ
ngác như không biết sống?

Tôi biết hai cô không có việc gì
làm. Họ chẳng mấy lúc đi chơi. Họ
đề cho ngày tháng qua. Họ là cái
cây — họ lại còn thua hai cái cây,
bởi vây cây còn ra hoa, ra trái, chứ
đời con gái của họ, họ biết làm gì?
Không sắc, không duyên, và cũng
không tiền; chỉ có hiền lành.

Giá họ đừng hiền lành như thế
thì hơn; giá họ dâng điểm, hung
dữ, trơ trẽn, lảng lơi, tôi sẽ được
vui vì thấy họ có việc. Tôi sẽ được
cười nếu thấy họ đi đua xe đạp;
tôi sẽ được thản nhiên, nếu thấy họ
đỏm dáng chòng ghẹo bắt cứ người
nào.

Tôi ước được gặp họ chửi mắng
người ở, đánh đập con sen, tôi mong
họ ngoa mồm lên, lay động hai cặp
môi đắp son đỏ choé! Tôi muốn mặt
họ bực phấn, tôi cầu cho họ làm bộ
làm tịch, lõi lăng bao nhiêu cũng
được; thà họ làm cho tôi ghét còn
hơn làm cho tôi thương.

Nhưng không! Hai cô buồn buồn
ngồi đó, trên trường - kỷ, chờ đợi
một sự gì xảy đến. Phố vắng, nhà
cũng vắng: hai người anh đi chơi
luôn, bà mẹ vắng nhà quê, ông cha
lặng lờ hết ra lại vào. Hai cô cũng
hết vào lại ra.

Cô em có một chờ đợi: lấy chồng.
Nhưng có lẽ cô đã hơi biết rằng
nỗi mong mỏi ấy gần với một viễn
vọng. Còn cô chị? Tôi nghe bạn

tôi bảo rằng cô đã có một đời chồng : chồng cô đã ly dị với cô. Hồi cô I Cô Giao còn biết gì dè mà trông ngóng ?

Tôi thương hai cô như hai con vật ngàn ngơ trong rừng lạnh, khi chiều giăng lướt qua muôn gốc cây. Buổi chiều của hai cô mờ nhạt và kéo dài ; hai cô lẩn trong mù sương ... Đáng tội nghiệp nhất là hai cô không sầu tư, không có một nỗi chán nản gớm ghê, nó xui ta cầu xin cái chết. Không, hai cô là hai cô gái, chỉ biết buồn mờ, buồn lặng, nhưng buồn lâu. Hai cô là hai cánh đồng...

Nhiều lần, theo một liên tưởng mau chóng, tôi nghĩ đến những cụ già còn đôi chút sức lực, ngày ngày quanh quắt giữa bàn ghế trong nhà. Cứ tự nhiên im im như thế, các cụ ăn, ngủ, và may thay, trong lúc ấy, thì giờ qua... Cho đến khi các cụ hết ở trong nhà với sự buồn tẻ. Cái chết đã nhận những liah hồn kia, cái chết đã là một mục đích.

Tôi lại rất nhớ những khi xế trưa, nắng ngả vào bếp nhà tôi. Lửa tắt, than lạnh, chỉ đôi con ruồi lơ thơ đậu dưới đất thỉnh thoảng bay lên kêu vo vo. Nắng vàng phai lặng, chán nản làm sao ! Lúc ấy, mọi người đều cảm thấy mơ hồ nỗi nhạt nhéo của ngày này tiếp theo ngày nọ. Đến nỗi một người đơn giản như mẹ tôi cũng buột mồm nói : «Cơm mai rồi cơm chiều, rút cục mỗi ngày là bữa cơm ».

Mà nhà ai lại chẳng thế ! Đứa ở nào mộc mạc nhất cũng đã từng buồn bã khi làm bữa cơm chiều. Ai lại không nghe, ít ra là một lần, nỗi

đu hiu của cái Ao Đời bằng phẳng. Chúng ta nhảy múa, gào khóc, quay cuồng dè cho có việc ; nếu không, ta sẽ thấy một sự vắng vẻ vô cùng thê lương. Và dù siêng năng đến đâu, đôi lúc ta cũng bắt gặp ở đáy hồn ta một nỗi trống không rất tuyệt vọng.

— Có phải vì vậy mà tôi thương hại cô gái kia chẳng ? Không biết. Tôi không thấy rõ duyên cớ, tôi chỉ thương mà thôi, thương một cách thành thực và dễ dàng. Tôi đã cảm giùm cho hai kẻ ngơ ngác, và lặng thinh ngẫm một tà dương...



Bởi vậy, tôi đã này một ý ; đến nói chuyện với hai Kiều. Ít nữa tôi cũng là một viên sỏi, một cục đá đến rơi xuống trên mặt nước phẳng lỳ của ngày nọ. Tôi định tâm làm cho hai cô tức cáu, đem tặng hai cô cái hạnh phúc thấy mình cũng được xưởng xóm, rầy là một người khác. Tôi bèn ra về láu táu, ráng lấy một bộ mặt bướng bỉnh. Tôi giả sử tôi là người đến chọc ghẹo hai cô, và sự kém giáo dục của tôi dè tôi vô lễ.

Tôi đã quên lời và cử chỉ của tôi lúc ngừng lại nơi nhà dưới, khêu cho hai cô nói chuyện với tôi. Nhưng tôi rất nhớ sự vốn vã của hai người, trả lời lại như đối với một vị cứu tinh. Hai cô có bao nhiêu ngọt ngào của lòng mình thì đem cả ra ngoài ; lời hai cô hiền lành hơn trẻ nhò. Cái duyên dáng mà hai cô có thề có, hai cô đều phô bày ra hết dè tiếp chuyện tôi. Tôi đã thấy mắt cô em ướt hơn ngày thường...

Thế là thất vọng ! Tôi muốn họ hung tợn, họ lại thêm hiền lành, cái hiền hậu nó đã làm tôi khó chịu quá. Tôi sợ sợ, tự biết mình không thể an ủi được cảnh trống không của đời họ. Công việc, áy tôi không dám làm; tôi chỉ có lòng thương, mà họ, họ cần tình yêu.

Tôi mong ở Phan, anh bạn « như không » của tôi ; tôi nguyên ước cho cái khóc cười của Phan hăng nở vì

cô thiếu nữ; một lần nọ tôi sung sướng thấy Phan đi xem diễn kịch, và Quỳnh và Giao cũng đi...

Nhưng từ cái chiều xảy ra cuộc nói chuyện, tôi ngại ngùng, lành lạnh trong cảm giác, không đến tìm Phan để khỏi qua nhà hai cô. Sau hai tuần, khi đến tìm Phan, tôi ngạc nhiên hay tin rằng Phan đã dời chỗ ở.

NG. DIỆU

TƯ TƯỞNG HAY

— Không có gì bắt hanh bằng một người đàn bà xấu nhất, và từ xưa tới giờ cũng chưa có một cái gì có thể quý hơn một người đàn bà tốt nhất.

EURIPIDES

— Tất cả những cái gì hay nhất ở các thi sĩ đại tài các nước, không phải là những cái có tinh cách quốc gia mà có tinh cách quốc tế ở họ.

LONGFELLOW
(Kavanagh)

— Chỉ có mỗi phương chữa đau khổ ấy là hoạt động.

G. H. LEWES
(The Spanish Drama)

— Thói quen, đầu tiên chỉ là những sợi tơ nhện, sau dần biến thành những giây thừng, giây xích.

CÁCH NGÓN I-PHA-NHO

— Lòng chính trực có thể bỏ khuyết cho nhiều đức tính khác nhưng không có lòng chính trực thì không có đức tính nào có giá trị cả. Dù kẻ nào tài ba lối lạc đên đâu mà thiếu lòng chính trực thì cũng đừng nên tin cậy.

WASHINGTON

tâm trạng một thu'ong binh

Nguyên tác của
Léon Tolstoï.

Bản dịch của
Bảo-Sơn.

O cái gì thế này ? Minh ngã à ?
minh lảo đảo à ?

An-Đế vừa nghĩ như vậy xong thì ngã ngửa người ra. Chàng mở mắt định coi xem trận thế giữa đôi bên kết liễu ra sao và viên pháo binh tóc hung đã bị giết chua, các đại pháo đã bị chiếm mất hay đã chạy thoát được. Nhưng chàng không trông thấy gì cả. Trên đầu chàng chỉ thấy có bầu trời, một bầu trời cao, hơi u ám, cao vô tận với những đám mây đen trôi nhẹ nhẹ. An-Đế nghĩ bụng : « Sao im lặng quá thế này ! Sao phảng lặng và trang nghiêm quá thế này, không giống như lúc minh chạy, không giống như lúc quân minh chạy, hò hét và chiến đấu ; thực khác hẳn lúc tên lính Pháp và viên pháo binh hàn học, lo sợ rành nhau mảnh rẽ lau súng ; lúc này ở trên bầu trời cao vô tận sao mây trôi khác hẳn mọi khi như thế kia. Trước kia sao không bao giờ minh thấy trời cao như thế nhỉ ? Nhưng thôi cũng may bây giờ minh đã biết thế là sung sướng rồi. Ủ phải ! Tất cả đều là giả dối, hão huyền trừ có bầu trời vô tận. Ngoài bầu trời ra không còn gì nữa. Mà ngay bầu trời kia cũng có thực

đâu ; chỉ có sự yên tĩnh im lìm là thực thôi ! »

... An-Đế nằm ngất đi ở trên núi, đúng ngay chỗ chàng bị ngã, cán cờ vẫn nắm trong tay ; chàng bị mất nhiều máu và rên rỉ một cách náo nueru nghe yếu đuối như một đứa trẻ.

Đến chiều, chàng không rên rỉ nữa và nằm im lặng. Chàng không biết mình đã ngất đi như thế trong bao nhiêu lâu. Chợt, chàng tự biết mình còn sống và bắt đầu thấy đau nhức như búa bỗ vào đầu.

« Cái bầu trời cao vút từ trước minh chưa từng biết đến mãi hôm nay minh mới thấy lần đầu tiên không biết bấy giờ ở đâu rồi ? » Thoạt vừa tỉnh dậy chàng có ngay ý nghĩ ấy rồi chàng lại tự hỏi : « Mà từ trước minh cũng chưa từng thấy đau đớn như thế này bao giờ. Ủ mà minh chẳng biết một chút gì cả. Không hiểu minh ở đâu thế này ? »

Chàng lắng tai nghe thấy tiếng vó ngựa tiến lại gần và có người nói tiếng Pháp. Chàng mở mắt ra.

Trên đầu chàng vẫn một bầu trời ấy, vẫn những đám mây ấy trôi rất cao trên một nền xanh vô tận.

Chàng không quay đầu lại và không trông thấy bọn người mà chàng chỉ đoán theo tiếng vó ngựa và tiếng nói đương tiễn về phía chàng và ngừng lại ở gần chàng.

Bọn cõi ngựa ấy là Nã-phá-Luân và hai viên ngự lâm quân. Nã-phá-Luân đi thị sát mặt trận, ra lệnh tiếp viện cho pháo đội đương nã súng lên bờ đê và đi ngắm những người bị thương hoặc chết nằm ngổn ngang trên chiến địa.

— Đưa thêm vũ khí dự trữ lên!

Nã-phá-Luân nói xong tiến lên vài bước nữa và đứng lại gần. An-Đẽ lúc ấy đương nằm xấp với lá cờ ở bên cạnh (lá cờ đã bị quân Pháp chiếm mà chàng đã lấy lại được).

Nã-phá-Luân nói :

— Thực là một cái chết đẹp đẽ!

An-Đẽ hiểu ngay đây là lời Nã-phá-Luân nói về chàng. Chàng thấy người vừa nói ra những lời ấy là ngài. Nhưng lát cả những lời ấy, chàng nghe như tiếng vo ve của một con muỗi, chàng nghe đã không thấy có gì là lý thú mà lại chỉ thoảng qua rồi chàng quên đi. Đầu chàng nóng rực như lò than hồng; chàng cảm thấy mình mất nhiều máu và nhìn thấy ở trên đầu nền trời cao với voi và bát tận. Chàng biết có Nã-phá-Luân, người mà chàng coi là một vị anh hùng, đứng ngay đấy, nhưng lúc bấy giờ Nã-phá-Luân tựa hồ như một người rất bé nhỏ, vô nghĩa lý so với cái cảnh đương hiện ra ở giữa tâm hồn chàng và bầu trời cao vô tận, với những đám mây đương bay kia.

Mặc cho Nã-phá-Luân đứng gần chàng và khen ngợi chàng, chàng thấy đứng dung, nhưng chàng rất vừa lòng thấy có người đứng dung

ở bên chàng và chàng mong họ sẽ cứu giúp cho chàng sống để chàng được ở lại với cảnh đời có vẻ đẹp quá chừng, cảnh đời mà hiện nay chàng hiểu một cách khác hẳn trước. Chàng cố hết sức của mình một cái hay thốt lên một tiếng gì. Chàng khẽ ngoáy được một chân và khẽ rên lên được một tiếng yếu đuối đến nỗi tự chàng cũng cảm thương cho mình...

An-Đẽ được người ta đặt nằm cùng với bọn tù binh. Chàng đã khiến cho Nã-phá-Luân không thể không chú ý đến chàng được. Hình như Nã-phá-Luân nhớ ra đã trông thấy chàng ở chiến trường. Nã-phá-Luân dùng tiếng cậu gọi chàng.

Nã-phá-Luân hỏi :

— Thế nào, cậu có thấy dễ chịu không? Cậu can trường lắm.

Tuy mấy phút trước, An-Đẽ đã có thể nói được vài lời với mấy người lính khiêng chàng, nhưng bây giờ chàng im lặng dương mắt ra nhìn Nã-phá-Luân chầm chầm... Tất cả những hoài vọng của Nã-phá-Luân đối với chàng lúc bấy giờ hình như không có nghĩa lý gì cả, và ngay chính Nã-phá-Luân, người anh hùng của chàng, cũng có vẻ nhõ nhen với cái tính kiêu hãnh cái vui sướng được thắng trận khi chàng đem so sánh với bầu trời cao tuyệt vời, vô tư và tốt đẹp mà chàng đã trông thấy, đã hiểu thấu.

Đối với những ý nghĩ nghiêm trọng đang nỗi dậy trong trí óc chàng, vì chàng bị kiệt sức, mất nhiều máu, đương đau đớn chờ đợi cái chết sắp tới, chàng thấy mọi vật đều vô ích và ty tiện. An-Đẽ nhìn vào mắt Nã-phá-Luân và nghĩ tới cái hư vô của oai quyền,

cái hư vô của cuộc sống mà không ai là người hiểu được ý nghĩa, rồi tới cái hư vô khủng khiếp hơn nữa của cái chết mà không một người đời nào hiểu nổi và giảng nghĩa nổi. Chàng nghĩ thầm : « Nếu ta biết ở trên đời này ta có thể cầu cứu được ở nơi đâu, hay nếu ta biết được ở bên kia thế giới có những gì ! Ta biết hỏi ai bây giờ ? Hồi cái súc vô biên kỳ quái mà không những ta không thể ngỏ lời hỏi ý, ta lại còn không thể diễn tả được

bằng lời nói, chính cái ấy là tất cả hay không là gì cả, hay hỏi vị Thần ở cái bùa mà Công-chúa Mai-Lê đã cho ta này chàng ! Nhưng không có gì cả, tuyệt nhiên không có gì là chắc chắn, chỉ trừ có cái hư vô của tất cả những thứ ta hiểu nổi và cái vĩ đại phi thường của một cái gì ta không thể hiểu được nhưng rất quan trọng ! »

Bảo Sơn dịch

(trích Chiến tranh và Hòa Bình)

MẤY LỜI CẢM TẠ

V. H. N. N. rất vui mừng và thành thật cảm tạ các bạn thân mến đã gửi rất nhiều bài dù các loại đề đang vào Giải Phẩm Xuân này, song rất tiếc vì thời gian gấp rút và khuôn khổ lập giải phần chật hẹp nên không thể đúng được hết, những bài có giá trị sẽ dang lần lần về sau.

V. H. N. N.

Anh em tranh đua học tập nhưng vì ở xa, không phương tiện
đến trường, xin viết thư hỏi điều lệ nơi trường

HÀM THỦ HÀNH NGHĨA

42, Nguyễn-văn-Thành, GIA-ĐỊNH

Trường dạy bằng cách gửi bài đến tận nhà, bài anh em học có giảng và bài làm có kiểu mẫu, anh em gửi đến trường chấm, trả lại mau.— Tờ chức, có qui củ, đứng dồn lâu nề rất thuận cho Công, Tư chíc, Quản nhân gần xa để luyện thi Tú-Trung-Tiều. Ghi học lùi nào cũng được, chấm nom lùng người cấp chung chỉ đì thi hay xin sở làm sau niệu khóa.— Giáo sư có tuổi nhiều kinh nghiệm.

— Có dạy trực tiếp — Kỷ Niệm Mười hai Năm Thành-Lập, giảm phí 20% cho Bạn nào ghi tên từ nay đến tháng 2 Âm-lịch.

Cung Chúc Tân Xuân

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Có chi vui bằng lúc vợ con của mình bị đau yếu mà dặng mạnh liền !

Y-SĨ TRẦN - THÁNH - TÂM

Một vị minh-y thật học kinh-nhị-pham. Chuyên trị: bá bệnh thuộc kinh huyết phụ nữ. Các sắc ban trái, các bệnh khó của trẻ em.

Khi có bệnh cần qui vị đến sẽ dặng chắc chắn mau lành mạnh.

Mỗi bảo đảm cho gia đình qui vị lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc.

Nhà thuốc HOÀN - CẨU

99, Bến Chương-Dương (Cầu Ông Lãnh) Saigon.

chúc tết



CHÚC Tết là một phong tục đặc biệt Việt Nam. Gặp nhau trong mấy ngày Tết, người ta không chào nhau người ta « chúc » nhau. Các bà Việt Nam có tiếng là chúc giỏi. Điều đó không có gì là lạ vì các bà nhiều mồm miệng hơn các ông « Mồm nàm miệng mười ». Một cái mồm to vừa vừa nói liên tiếp cũng khiến người nghe đã rúc đầu chóng mặt rồi huống chi là những năm, sáu cái miệng loa mép giải cùng phát thanh một lúc.

Hai bà gặp nhau, đều phép pháp và sức nặng chắc hẳn cũng đã nhiều phen làm các nhà bán thuốc tây thất đầm. Khi các bà nhẹ bước lên cân và cũng tội nghiệp cho cái kim nhỏ bé cuồng quyt không biết chỉ vào số nào cho phải, cuối cùng dành nhũn nhặn chỉ vào số tám mươi cân. Nhưng hai bà vẫn hề hở chúc nhau « chúc chị năm nay bằng mươi năm ngoài » « chúc chị năm nay bằng mươi lăm năm ngoài ». Mọi người chung quanh nghe thấy hai bà chúc nhau như thế không có vẻ hề hở chút nào bão nhau tránh xa ra vì « tránh voi

chẳng xấu mặt nào », đầu năm nhỡ đụng vào hai bà xảy ra tai nạn (cho mình) lại làm phiền cho mấy ông đội xếp.

Hai bà khác gặp nhau, mỗi bà có đến sáu bảy liêu đồng, ngoc lữ lau nhau theo gót Giữa những tiếng chí chóc, cãi nhau vu... như tép của bầy tiên, hai bà vẫn thản nhiên và can đảm một cách rất đáng khâm phục chúc nhau « chúc chị đầu năm đẻ con trai, cuối năm đẻ con gái » « chúc chị sinh năm đẻ bảy con cái đầy đàng ». Chắc hai bà đó ghét nhau lắm và vì có lẽ các bà hiểu thấu tinh thần câu tục ngữ « Ghét của nào trời trao của ấy » nên mới chúc nhau những câu oái oăm như thế.

Một câu khác được các bà thích dùng đến là « trãm sự như ý ». Có bà cẩn thận và rộng rãi cho rằng nhân dịp đầu xuân tiếc gì vài lời nói, nên đã thêm cho bạn nhiều sự như ý để cầu chúc đậm đà « Chúc anh vạn sự như ý ». Nếu bà đó là chủ nợ của bạn thì sau khi đã chúc bạn một vạn sự như ý, bà

chắc lý luận một vạn sự như ý trừ đi một sự cũng không hại gì cho bạn nên đã thầm hỏi bạn « Anh liệu sang năm trang trại xong cái món anh nợ tôi đấy nhé ». Bạn nhăn mặt?

Ồ ! Bạn còn những chín ngàn chia trăm chín mươi chín sự như ý nữa cơ mà.

Câu hỏi han « Kìa cô ! Năm nay cho chúng tôi ăn cỗ chứ ! » Là một câu các bà nhanh mồm nhanh miệng nhưng vô tâm hay dùng mỗi khi gặp một cô gái đến tuổi « cho ăn cỗ » nghĩa là đến tuổi lấy chồng. Khi gặp một người bạn gái đã mấy năm không có dịp giao thiệp với nhau, tôi đã đợi dột hắt chước các bà hỏi : « Kìa chị ! bao giờ chị cho tôi ăn cỗ đấy ? » Đè phải nghe một câu trả lời khiến tôi giật nẩy mình « Nhà tôi vừa mất năm ngoái ! » Thật chẳng cái đại nào bằng cái đại nào.

Trên đây tôi mời kê sơ sơ một vài lối chúc tết. Thực ra còn biết cơ man nào mà kê những cách chúc tết vừa ngộ nghĩnh, vừa vô lý, vừa dí dỏm và lại có khi nhiễm vẻ chê riễu châm biếm mà người Việt Nam chúng ta thi nhau chúc trong mấy ngày xuân. Gặp người nghèo ta chúc giàu, nếu đã giàu rồi thì chúc giàu thêm, còn nếu giàu quá thì chúc sống lâu để hưởng giàu. Gặp người hiếm con chúc có nhiều con, đã nhiều con rồi thì chúc chóng nhơn để dựng vợ gả chồng. Gặp cô chưa chồng, chúc chồng lấy chồng, có chồng rồi chúc chồng có con, nếu đang bụng to thì chúc đẻ sinh đôi sinh ba. Tóm lại là hất cùi gặp ai ta cũng

có thể chúc được một câu thích hợp để làm vừa lòng nhau. Chẳng thế mà người Việt nam đã nổi tiếng là nhiều óc tưởng tượng.

Tuy vậy đó là những lời chúc đã cũ rồi và theo ý tôi không hợp với thời đại khoa học và nguyên tử. Tôi đề nghị cùng các bạn một số những câu chúc rất mới dưới đây để tùy các bạn sử dụng trong tết năm nay.

Nếu bạn gặp một người thích khoa học nên chúc :

« Chúc mọi mong ước của anh đều vào quỹ đạo »

Nếu gặp một kỹ sư thủy điện :

« Chúc anh liên ra vào như thác nước qua dập ở Niagara »

Gặp một ông thích làm chính trị :

« Chúc anh lên cao như hỏa tiễn Explorer »

Gặp một họa sĩ :

« Chúc anh thể hiện được những khối tư tưởng chìm lắng trong tiềm thức trên khuôn khổ giới hạn của bình diện một tờ giấy trắng ».

Gặp một thi sĩ phái thơ tự do :

« Chúc anh mở được nhiều cửa sổ »

Gặp một người chuyên nghiên cứu lậu và tránh tránh nhà đoán rết giỏi :

« Chúc anh lần tránh khéo léo và lén như tàu ngầm Nautilus »

Để kết luận tôi cũng xin chúc các bạn một câu rất cổ dền nhưng bao giờ cũng vẫn hợp thời vì đã vượt được « thời gian và không gian » :

« Cung Chúc Tân Xuân »

DUY-LAM



Cây im sông lắng đợi xuân về
T.L.

của Khái Hưng

LINH cho ngựa phi nước kiệu
lớn, qua dặng đồi cỏ tranh, hắp
tấp, vội vàng như người đi đâu có
việc gì cần kíp.

Tới chỗ sông Thượng lượn
khúc chảy ven đường Bố-hạ, quanh
một quả đồi rộng trồng cam. Linh
kim cương, nhẹ nhàng nhảy xuống
đất, buộc ngựa vào một cây trầu
trại gần hết lá. Đã một tuần nay,
từ khi cam bắt đầu rám đỏ, sáng
sáng, dùng xong bữa điểm tâm sơ
sài, Linh lèn ngựa đi thăm lấy lệ
nhà nơi vừa phà hoang trồng chè,
rồi phi thẳng tới đây ngồi đợi.

Chàng đợi người năm ấy. Sự

ĐỢI

CHỜ

mong mỏi làm rao rực lòng chàng
và như man mác cả linh hồn vạn
vật.

Vì có lúc ngắm cảnh quanh
minh, chàng thấy những khóm cây
yên lặng nghiêm minh trên bờ cao,
soi bóng xuống mặt nước xanh
rêu không động, những bụi lá sắc
và nhọn, hàng hàng trắng đứng im
tầm tắp và loáng thoáng lẩn trong
không. Cả những làn mây nhạt
đương lững thững trời trên ngọn
đồi xa cũng ngập ngùng dừng lại.
Hình như cùng chàng mong ngóng
người xưa, cỏ cây, mây nước, cũng
trầm ngâm mong ngóng xuân về.

Tiếng chim sơn ca hót trong cỏ rậm. Linh giật mình quay nhìn theo con đường đỏ, và cảm thấy tất cả nỗi thất vọng của một lầm lòng vơ vẩn đợi chờ...

Nhưng qua giậu nứa đan mắt cáo, màu vỏ cam mới rám hồng vẫn nhắc nhởm gợi nhớ nhung.

*

Cách đây hai năm, và cũng trong tháng chạp. Một hôm cưỡi ngựa đến bên sông thăm vườn cam sắp trầy, Linh gặp một chiếc ô tô đỗ cạnh đồi. Tưởng đó là xe khách đến chơi và tài xế không biết lối vào trong ấp, Linh cho ngựa lại gần, nghênh mình dòm qua cửa xe. Trong xe, một bà ngót năm mươi tuổi và một thiếu nữ đầy đặn nở nang, nước da hồng hào rám nắng, mà thoát trong chàng ví ngay với màu da cam bắt đầu rám chín dưới luồng gió heo may.

Chàng ngồi thẳng người lên, lễ phép nói :

— Xin cụ tha lỗi cho, tôi tưởng bạn đến chơi.

Nhưng thiếu nữ rất lịch thiệp đã thò đầu ra ngoài mỉm cười đáp lại :

— Thưa ông, mẹ tôi không dám. Vả làm thì ai chả có khi lầm.

Câu trả lời, Linh cho là vô vị. Song nụ cười tinh tú diêm theo, chàng thấy ngọt như mật ong, thơm như hoa cam sành mới nở, và có mãnh lực làm cho chàng lúng túng mất vài giây. Sự lúng túng ấy chàng che đậm bằng một câu hỏi, giọng run run :

— Thưa cô, xe liệt máy

Nụ cười càng tinh tú hơn, tuy đổi lồng mày bán nguyệt tô thêm chỉ hơi dịu lại một cách rất nũng nịu, dẽ yêu :

— Thưa ông, xe không chết máy, nhưng hết dầu xăng.

— Vậy ý hắn bác tài đi mua dầu xăng.

— Không, anh ấy đến hàng nước kia hỏi xem có thể mua lại ở đâu được vài lit xăng không, để đủ chạy từ đây đi Kép. Vậy thưa ông, ông có biết thì xin ông làm ơn bảo giùm cho.

Linh mỉm cười :

— Ô ! tưởng hỏng máy, chứ nếu chỉ hết dầu xăng, thì tôi xin biểu cô, thì tôi xin biểu cụ và cô.

Bà cụ sung sướng vội hỏi :

— Thưa ông, nhà ông ở gần đây ?

— Thưa cụ, cũng không xa. Đây là đồn điền của tôi.

Thiếu nữ vẻ mặt ngạc nhiên :

— Đồn điền của ông ? Chắc là rộng lắm !

— Thưa cụ, cũng không rộng lắm, độ hai nghìn mẫu thửa.

Thiếu nữ mở cửa xe bước xuống gọi :

— Anh tài !

Tức thì một người vận âu phục màu vàng lù trong hàng nước cành bến phà đi lại. Linh xuống ngựa nói :

— Bác cõi ngựa theo con đường này vào ấp bảo người nhà tôi đưa cho một bi-dông ét xăng, rồi cầm ra ngay đây...

— Thưa ông, cháu không cõi ngựa bao giờ.

— Chà, khó gì.

Linh ngẫm nghĩ một giây rồi
chép miệng nói tiếp :

— Thôi được, để tôi đi lấy cho
Thiếu nữ vội gạt :

— Chết, thế thì phiền ông quá !

Nhưng Linh đã nhảy lên lunge
ngựa, dật cương ra về, và nhảy
mắt, chàng đã biến vào trong cỗ
tranh cao, rậm.



Lúc trở lại, Linh chỉ thấy người
tài xế nằm ngủ trên nệm xe. Chàng
đứng lại ngồi lại thở, trời rét, cái
áo lót của chàngướt đẫm mồ hôi,
vì chàng đã cho ngựa phi mau quá.

Bỗng có tiếng cười nói trong
vườn cam. Linh với vàng cởi bỏ
vào trong xe cái bi-dông dầu xăng
buộc sau yên, rồi cho ngựa thong
thả lên đồi. Tiếng thiếu nữ nói
qua hàng dậu :

— Chúng tôi đương đợi ông
ra xin ông một quả cam.

Linh hấp tấp rẽ cương qua
cửa vườn.

— Thưa cụ, cam ở đây còn chua
lắm, chưa ăn được. Ở trong ấp
có một ít đã thực chín rồi và ngọt
lắm, xin mời cụ và cô qua bộ vào
chơi.

Bà cụ từ tạ :

— Xin cảm ơn ông, chúng tôi
xin về... Ông đã cho chúng tôi
vay dầu xăng ?

Linh buôn rần đưa mắt nhìn
thiếu nữ :

— Thưa cụ, có dầu xăng rồi.

— Ô ! thế thì may quá. Cám ơn
ông quá. Không có ông giúp thì mẹ
con tôi chẳng biết làm thế nào mà
về được đến nhà.

— Thưa cụ, ấp cách đây có hơn
hai cây số, xin mời cụ qua bộ vào
chơi. Thưa cụ, tôi ở nơi hẻo lánh
này chẳng mấy khi được hân hạnh
đón tiếp khách quý.

Thiếu nữ uể lời ân cần mời
mọc của chủ ấp, áy náy nhìn mẹ:

— Thưa mẹ, hay là mẹ vào chơi
một lát, cho ông chủ bằng lòng.
Vào ăn quả cam Bố-hạ rồi lại đi
ngay.

Quay về phía Linh, nàng mỉm
cười, lâu lỉnh nói tiếp :

— Rồi ông để chúng tôi đi ngay
nhé ?

Linh, trên mặt lộ đầy vẻ biết
nhau :

— Xin vâng.

— Vậy vào nhé, mẹ nhé ?

Bà mẹ mắng yêu con :

— Ủ thì vào, góm chết: cô
Phụng, đi đâu cô cũng la cà hết
ngày hết buổi.

Linh sung sướng chạy vội ra
cửa vườn gọi tài xế.



Một giờ sau, Linh đưa Phụng
đi xem khắp vườn cam, quít, trong
nhà bà mẹ ngồi nghỉ bên lò sưởi, vì
đứng ở ngoài lâu, chân tay bà rét
buốt.

Nhờ có một nền giáo dục thiệp
liệp nhận được ở trường học và ở
một gia đình theo mới Phụng đối
với ông chủ ấp không chút ngượng
ngùng, e lệ. Nàng cười nói dễ dàng
hỏi nhiều câu mà Linh phải lấy
lòng kinh ngạc, tưởng các cô thiếu
nữ không bao giờ dám nghĩ tới.

Hết một gốc quit cỗi, nàng
ngắt một quả rồi vò quay đi ăn
vụng. Nhưng nàng quay lại ngay,
phá lên cười và kêu :

— Bắt lấy con ăn cắp quit cho
tôi !

Linh cũng cười, nói một câu
mà vừa buột miệng thoát ra, chàng
cho là rất sáo :

— Nó được hân hạnh cô chiếu
cỗ là may cho nó.

— Vậy tôi lại muốn chiếu cỗ
đến nó nữa.

Vìta nói, Phụng vừa với một
cú ở cao cao nhưng không trai

— Cố đe tôi lấy giúp.

Linh phải nhảy lên mới vứt
được cả càành quít chűi chặt gần
chục quả.

— Ô phi quá, ông nhỉ?

Linh toan ngắt ra từng quả,
nhưng Phụng vội gạt:

— Ấy! Ông cho xin cả đe tôi
mang về giữ làm kỷ niệm.

Hai tiếng kỷ niệm ở miệng mĩ
nhân nói ra, Linh nhận thấy âu
yếm, thầm thia tâm hồn. Chàng
toan đáp lại một câu tình tứ,
nhưng không tim ra được, dành
chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn thiếu nữ.
Giữa phút thần tiên ấy, có tiếng
gọi:

— Phụng, xin phép ông về
thời?

Lần đầu tiên trong đời, Linh
cảm thấy tất cả cái ý nghĩa buồn
rầu, sầu thảm của chữ «về».

— Phụng, đi về!

— Vâng, con đây.

Nàng bỏ cả nửa quả quít vào
mồm nhai ngọt ngào. Còn một nửa
có lẽ vì đãng trí, nàng đưa cho
Linh:

— Trời ơi! Quít ngọt quá! Ông
nếm thử mà xem.

Rồi nàng chạy vội lại chỗ mẹ.

Linh thở dài, lững thững theo
sau...

*

Lúc xe mở máy, Linh mới chợt
nhớ ra rằng chưa hỏi địa chỉ
của Phụng.

Trong một giờ được một mình
è bèn người đẹp, Linh chỉ mê man
nhớ đến hiện tại mà chàng biết
rằng ngắn ngủi. Và chàng như
cảm thấy từng phút, từng giây

đương lạnh lung rơi vào quãng
không.

Ké ở, người đi, rồi hiện tại sẽ
thành dĩ vãng, sẽ thành một kỷ
niệm như càành quít mà Phụng đã
đem về nhà để giữ làm kỷ niệm.

*

Nhưng cái kỷ niệm giây phút
ấy đổi với Linh đã thành vĩnh
viễn, thiêng liêng.

Năm, năm, cứ đến tháng chạp
khi cam ngoài vườn bắt đầu rám
rỗ dưới luồng gió heo may, Linh
lại cảm thấy thân thể và tâm hồn
rung chuyển. Rồi trong vườn hiện
ra hình ảnh một thiếu nữ tươi
tốt hồng hào thoát txa bên gốc
cam, gốc quít.

Linh chờ đợi, mong ngóng.

Chàng chờ đợi, mong ngóng chờ
tới hết mùa cam. Vì Phụng có hứa
với chàng rằng mỗi năm cứ đến
mùa cam nồng sẽ lại cùng mẹ một
lần lên thăm ấp của Linh. Lời hứa
ấy có lẽ Phụng đã thốt ra theo
cách xã giao trong câu chuyện thù
ý. Nhưng Linh tin là lời hứa
thành thực. Chàng cũng không
hiểu sao chàng lại tin được.

Đã hai năm chàng chờ đợi...

Và trên bờ sông cao, khóm
cây vẫn yên lặng nghiêng mình soi
bóng xuống mặt nước xanh rêu
không động, những bụi lau lá sắc
và nhọn vẫn dựng thẳng hàng
bóng trắng loáng thoảng lẩn trong
không. Và trên ngọn đồi xa, làn
mây bạc vẫn ngập ngừng dừng
lại...

Cùng chàng mong ngóng người
năm ấy, vạn vật trầm ngâm mong
ngóng xuân về.

KHÁI-HƯNG

NIỀM VUI MỚI

Tri ân tặng Hoàng Anh, Như Nguyệt và Bạch Nga.

TRỜI đã về chiều ; phía bên kia đồi, ánh sáng còn sót lại đỏ rực : khói thối cơm từ những nồi tranh bốc lên lan dần ra mông manh.

Trên bãi cỏ cạnh đấy, lũ trẻ con trai trác tuổi nhau đang nô đùa ầm ĩ, tay đứa nào cũng cầm một thanh tre dài ; cuộc chơi mỗi lúc thêm sôi nổi.

— Anh em tiến lên bắt lấy nó.

— Đứa nào giỏi lại dây ?

Vừa nói thằng Tâm quăng thanh

tre cầm đầu chạy mội mạch : Biết đuổi theo cũng vô ích Thu dừng lại, một tay chống vào mạn sườn một tay cầm chặt thanh tre đưa lên quả đầu, nó lấy giọng nghiêm nghị truyền lệnh :

— Tất cả rút lui về căn cứ.

Lũ trẻ nhón nhác, rồi như đã thảm mệt, chúng ngồi phật xuống đất thở hòn hòn.

— Tối rồi, mai chúng mình chơi tiếp.

— Ủ phải đấy, mà chơi thật sớm mới vui.



— Chơi đánh đòn thú hơn tập trận chứ lị !

— Hôm nay một mình tao hạ bốn tên địch cơ đấy.

Thu đưa mắt nhìn qua một lượt bọn trẻ, chợt nhớ ra điều gì nó sầm ngay nét mặt, phũi những vết bầm trên áo xong, chỉ nói có một câu rồi nó lầm lùi bước đi :

— Ba tao sắp về rồi.

Còn gì làm ngao ngán hơn là khi phải nghĩ đến ông cha ghê hiện giờ của nó, nó chẳng muốn gặp mặt ông ta hay về nhà tí nào cả. Nhưng còn mẹ nó, một tình thương đặc nhất đã làm cho nó bớt khóc sobs, bớt tủi thân, nó tự nhủ : « Phải về đê me khỏi lo sợ ».



Nhin trước nhin sau mấy lượt nó mới dám đẩy cửa bước vào.

— Mẹ !

— Con.

— Con đi đâu về đây ?

— Con lại nhà thằng Tâm xem khỉ me à !

Mẹ nó vừa làm thức ăn buổi chiều xong, dọn dẹp soong chảo lại một bên, rồi kéo nó vào lòng; bà vuốt mày sợi tóc lõa xòa trên trán con, âu yếm hôn lên má nó tròn của con những cái hôn say đắm.

Thu lay mạnh vai mẹ :

— Con đói bụng quá.

— Ủ, ráng chờ ba về ăn luôn thè.

Thu ngược đói mắt to đen nhìn

mẹ như muốn nói : « Con không thích ăn chung với ông ấy đâu ». Bỗng nó bắt gặp cái nhìn đăm đăm của ông cha ghê nó đang đứng ở bức cửa, ông ta về hồi nào mà đột ngột thế ? Nó ghét cay ghét đắng cái nhìn ấy lắm, nó có cảm tưởng ông có thể đọc được những ý nghĩ của nó đối với ông.

— Có buông ra không ?

Với vẻ mặt hầm hầm giận dữ ông ta quay sang phía Thu tiếp luôn :

— Thằng ranh con cút đi. Ông tát gãy răng bây giờ.

Cắn chặt môi dưới đê khỏi bật tiếng khóc, nó bỏ lên nhà trên; với khối óc thơ ngây nó đã bắt đầu nghĩ ngợi. Cái cảnh vừa rồi đâu phải mới xảy ra lần đầu, mà xảy ra luôn luôn đến nỗi Thu thuộc từng động tác của hai người. Thương mẹ nó càng hối hận việc nói dối khỉ này, nó không dám nói chơi đánh trận giả hay chơi cướp đòn, vì nếu biết như thế bà buồn khóc rồi sinh ra ốm đau.

Tiếng quát tháo ở nhà dưới mỗi lúc một to hơn báo hiệu một sự không may sẽ xảy đến với gia đình nó.

— Nhất định em phải đem trả nó về phía nội của nó cho ranh mắt anh.

— Nhưng...

— Tôi không cần biết, cô phải chọn sự quyết định ấy nếu không...

Mẹ chỉ nói được một tiếng rồi úp mặt vào lòng hai bàn tay khéc nức nở. Thoáng qua khe cửa trông thấy cảnh ấy nó chạy vội vào phòng,

nước mắt chảy ràn rụa trên hai má.



Vừa thức giấc nó đã nghe tiếng cãi vã om sòm giữa mẹ nó và ông cha ghê ấy.

- Anh tàn nhẫn lắm.
- Tôi thách cô.
- Con tôi nhịn đói buổi chiều hôm qua đến giờ.
- Mặc xác nó.

« Con người ích kỷ đến thế là cùng » nó muốn héto lên như vậy, nhưng có như có vật gì chặn nghẹn lại; nó đứng dậy nắm chặt hai bàn tay đấm mạnh trong không khí và thở phào ra, kheoan khoái như vừa trả đũa được con người đã từng làm cho mẹ con nó khổ sở. Nó bước nhẹ nhẹ ra khỏi phòng, đến đứng sau lưng mẹ ném tia mắt căm hờn về phía ông ta ngồi. Sẵn cơn tức ông đứng dậy, nó vội vàng lùi vào góc phòng chờ sự che chở của mẹ, nhưng ông ta nhanh nhẹn đẩy mẹ nó qua một bên nắm chặt hai tay nó kéo đến trước mặt.

- Mày định trêu ông à ?
- Ông đừng mắng mẹ tôi nữa.
- À ! thằng này...

Một cái tá: như trời giáng làm nó lao đảo ngã xuống nền gạch. Mẹ nó ôm mặt rú lên :

- Trời ơi ! Con tôi.

Ông ta quay mặt sang chỗ khác, cho tay vào túi lấy bát lửa đẽ hút thuốc, vẻ mặt vẫn thản nhiên lạnh lùng.



Ngồi trong lòng mẹ, ngắm bếp lửa của nồi bánh chưng cháy bập bùng. cùi khô nò tí tách vui tai, tay mân mê tờ giấy bạc mới. Đêm nay nó có thức đẽ đón giao thừa.

Cạnh dãy ba ghê nó cặm cụi ngồi dán những phong bao màu đỏ đậm nhiên ông ngừng đầu lén khẽ nói :

- Thu oi ! Lại đây ba bảo.

Nó nhìn mẹ ngạc rồi nhìn cử chỉ của ông ta, lúc ấy thấy ông không có gì giận dữ, thì nó hơi yên lòng nhưng chưa biết tính sao, thì mẹ nó đã đầy nó ra :

- Ba gọi Thu đấy !

Bước rón rén đến trước mặt ông, chỉ còn cách có mấy gang tay nữa nó dừng lại chờ đợi.

- Thu vào nhà trong lấy cái hộp/ to có bao giấy đem ra đây.

Nó ngoan ngoãn làm y lời, lần này cũng đôi mắt ấy nó không thấy đỏ ngầu hung bạo nữa ; ông ta nhìn nó mỉm cười, rồi lôi trong hộp ra một đôi giấy mới, một cái mõ lưỡi trai, và mấy bánh pháo còn nguyên vẹp.

- Phần của Thu ba cho, Thu có yêu ba không ?

Lần đầu tiên quả tim nhỏ bé của nó đập mạnh, nó có cảm giác căn nhà ấm hơn lúc nay nhiều, không phải vì lửa của nồi bánh chưng mà vì một cái gì vô hình nó không hiểu nỗi.

Mọi vật chung quanh như đã thay đổi từ lúc nào, ngay cả vẻ mặt của ba mẹ nó cũng thế, nó nhìn thật kỹ xem có thêm bớt chi không ; vẫn

cái mũi nằm chính giữa, vàn đôi mắt ấy, phải rời đôi mắt ba nó bây giờ không còn đỏ ngầu, và me nó không khóc nữa. Nó chạy lại choàng tay qua cổ ông ta, phút chốc nó quên hết những ý nghĩ căm hờn từ trước.

Ba me nó nhìn nhau mỉm cười. Nó lảng tai nghe tiếng pháo tre nô từ những xóm xa đưa lại, rồi bỗng nhiên cùng một lúc nhiều tràng pháo nô ròn hơn, gần hơn. Ba nó nắm tay nó chạy vội lên nhà trên.

— Giao thừa sắp đến rồi. Mình ơi, pháo đâu?

Tết năm nay vui quá, nó muốn chạy lại bảo thằng Tâm, thằng Chắt, thằng Tý như thế, nhưng ba nó đã bế nó lên, bắt chước mấy đám múa lân vừa múa vừa hát với một giọng ò è:

— Lách tách đùng, lách tách đùng, bánh tết khắp nơi.

Vui lên nào, vui lên nào, hoa thắm... tươi...

Trông thấy cảnh ấy mẹ nó cười rú ra, chảy cả nước mắt.

KIM LIÊN
(Phan Thiết)

CÔNG THẾ

Ông Ất có hai đôi giày : một đôi trắng, một đôi đen.

Một hôm, ông Ất ngồi nhà ngoài bảo thằng nhóc vào trong buồng lցg đôi giày để di chơi. Một lát sau, thằng nhóc ra, tay xách đôi giày, nhưng một chiếc đen một chiếc trắng. Ông Ất bắt vào đôi thì ba phút sau thằng nhóc đi ra tay không, nói :

« Thưa thằng đôi kia cũng thế à. »

V. V. T.

LẠ QUÁ

— Ngày Ba ơi, lạ quá, thằng Lười nó « cõp » bài của anh, rồi tôi lại « cõp » của nó chứ tôi có « cõp » của anh đâu mà bài tôi lại giống bài của anh như hệt thế nhỉ ?

Lạ quá !

L. B.

ĂN TRỘM

Một anh ăn trộm, vìta leo được lên tường nhà xong, dương dòm xuống sân để tìm đồ khoắng, thì bỗng nhiên bị ngay một gậy vào cẳng, vàt chật xuống lại bị một gậy nữa vào lưng. Đau quá, buốt miệng kêu : « Ôi ! Ông đợi xép ơi, nó đánh tôi ! ».

N. H. B.



lan ham tieu

TẾT VÀ TRĂNG

của Tường Cường (11 tuổi)

TÔI ngồi ngoài sân. Gió man mát
thôi ; mùi hương bay ra và bị
gió trời làm tỏa đi. Trong kia dè
những đĩa hoa quả xanh đỏ xếp lên
nhau trông có vẻ ngon lắm Tôi nay
là đêm giao thừa. Tôi ngồi một mình
ở ngoài sân ngắm sao. Nhưng sao
không sáng và vui như trăng. Tại sao
trăng tròn kia không mọc những đêm
giao thừa dè cho tôi xem ánh trăng
nhạt và tôi thấy sung sướng. Tuy
gió thổi mát lạnh, nhưng tôi không
thích bằng được ngồi dưới ánh
trăng. Tôi sờ lên mặt áo Tôi thấy
anh.

Nếu trăng mọc lên cho tôi sưởi
cái ấm của trăng, có phải thú vị
không. Nếu trăng không mọc bao
giờ cả, chỉ mọc một đêm giao thừa
thôi cũng vui.

Nếu sáng trăng không phải thấp
đèn nữa. Tôi chỉ mong cho nó tới
mười hai giờ cho nhanh, nhưng nó
mãi vẫn không đến, dè được ăn
những quả dưa hoặc cam hay na có
phải ngon không, và ăn thêm vài
nǎm cỗm ngon xanh có dinh những
hạt sữa trăng.

Tôi cũng đợi tất cả các anh về
hết và xem cậu xông nhà thế nào.

Ai về trước lại phải đợi đến khi
nào cậu tôi về mới được vào nhà.
Những tiếng pháo đã bắt đầu nồ
lên làm tất cả các nhà đều có tiếng
động trừ nhà tôi. Tôi chạy nhanh
ra đồng hồ, đà mười hai giờ thế
mà cậu tôi vẫn chưa về dề ăn.



CHI CÓ MỘT MINH

của *Cường Cường*

TÔI ngồi trên bãi cỏ, dưới kia là lượn một con sông nhỏ. Gió thổi, những ngọn cỏ dài cong và reo lên. Gió mát lạnh. Con sông trắng soá, lăn lăn những sóng nhỏ. Bên kia mùi thơm của mía non đưa qua lăn với mùi sen thơm. Tôi đứng lạnh lẽo nhìn ánh mặt trời vàng đỏ lăn bên kia.

Gió thổi vào mắt tôi, tôi lìm dim mắt lại mà nhìn theo chiều gió con sông quấn queo. Đằng kia trên con sông có bắc một chiếc cầu tre mong manh mỗi khi người đi qua tôi lại cảm thấy run trong người. Cô bán hàng đã về. Ngày nào cũng thế, cô xinh xinh đi qua, trên vai gánh những quả na xanh xanh; hôm nay cô bán không được hay sao mà vẫn còn nhiều. Chuông nhà thờ ở xa đã kêu và cũng về chiều.

Tôi đi trên con đường đất bùn dài một bên sông. Gió mát lạnh làm buồn những lông mi dài của tôi. Tôi đi nhẹ nhàng. Lâu lâu từng cơn gió thổi qua tôi lại thấy lạnh nhưng lạnh đó là lạnh mát.

Trời đã tối, sao bắt đầu hiện lên trời xanh. Biết bao nhiêu là sao mà không thể đếm được. Hôm nay không có trăng mà trời cũng sáng vì nhiều sao. Tiếng éch nhái lại bắt đầu nồi lên.

Tôi hit thở những khói mát lạnh và trong sạch của trời. Tôi ngồi trên bốc đá gần bãi cỏ nhìn ra sông. Tôi nhìn kỹ gần bờ sông rõ ràng những con sóng nhỏ đập vào

bờ. Lúc đó tôi cảm thấy sung sướng. Tôi ước người ra có vẻ khoan khoái và đứng dậy đi về.

Cũng đi trên con đường ấy tôi thấy buồn khi xa nơi mà tôi thấy rất sung sướng; tôi tiếc buồn tối mình buồn ngủ. Nếu buổi sáng mà tôi thi tôi nhìn thấy và ngắm những điều sung sướng lâu hơn.

Tôi sắp sửa tới nhà, nhà tôi ở trong một xóm. Tôi bước vào nhà. Tôi nằm xuống giường và ngủ.



Khi tôi tỉnh dậy tôi thấy mệt nhọc. Những luồng ánh sáng ở những khe cửa chiếu vào phòng làm phòng sáng hẳn lên. Trong phòng chỉ có tôi. Tôi cảm thấy cô độc. Tất cả đều đứng im, trừ ra cái màn lấp lánh theo cơn gió. Hôm nay là một buổi sáng; dưới nhà người đi nói chuyện àm ī. Tôi ngồi chả biết làm gì.

Lần đầu tôi lại nghe thấy tiếng chim. Tất cả anh tôi đều đi học và đi chơi. Tôi ở nhà chơi một mình. Lúc đó tôi cảm thấy sung sướng được lần đầu tiên ở nhà một mình nhưng nó buồn lắm, nó không vui đâu!

Tôi chỉ ước ao có cuốn truyện thật là hay dễ xem, lúc đó chắc tôi sung sướng lắm và chả có ai trong phòng làm ồn. Tôi cứ xem từ từ đến chõ hồi hộp. Tôi nghĩ trong phòng vẫn không có ai. Tôi lại buồn !

Ngoài kia những hàng cây chạy dọc theo đường. Hôm nay tôi không thấy nó reo như mọi khi.

CON SÁO

của Trần-thị Như-Mai

Con sáo là một con vật có thân hình nhỏ nhở dùng đẽ mọc ra những lớp lông vũ màu đen và trắng, có hai chân hai bên bụng giống như hai cái gậy đẽ chống cho sáo khỏi ngã và đẽ cho tháo hình sáo có chỗ tựa, nhờ hai cái gậy đó, sáo mới khỏi chết đói. Con sáo còn có hai cánh mọc từ vai xuống, hai cánh dùng bay khi bị người ta ném đá.

Nó có một cái mỏ vàng, cứng,

trong đó chứa một cái radio. cái radio được vặt lên khi trời đẹp và thời tiết tốt, nhất là về mùa xuân, trong cái radio ấy phát ra nhiều bài ca hay và lạ. Lúc nào sáo muốn có con là nó sinh ra vài cái trứng, giống như trứng gà nhưng nó có màu xanh và bé hơn nhiều. Vài ngày sau, con sáo trở thành mẹ và điều khiển mấy cái radio khác.

TRẦN-THỊ-NHƯ-MAI

CON BÒ CÁI

của một em bé người Pháp (10 tuổi)

Đó là một loài có vú. Bốn chân nó dài chấm đất. Con bò cái không là con bò đực đâu. Trên đầu mọc ra ước chừng được hai con mắt. Con bò cái có hai cái tai lùa dài, cạnh đó có hai thứ vòng cong cong ở trên đầu. Tên dứa con của con

bò cái không gọi là bò cái. Bởi thế cho nên người ta mới gọi nó là con. Con bò cái không đẻ trứng như những con gà mái. Người ta ăn cái phần bên trong con bò cái, còn cái phần bên ngoài thì người ta thợ đóng giầy dùng đẽ làm da đóng giầy.

* ĐỒNG HỒ CẦN THẬN

Chồng đi chơi khuya về, vợ thức, hỏi :

— Sao cậu về khuya thế?

— Khuya gì mà khuya mới một giờ

Bỗng chiếc đồng hồ treo như có ý mách mơ, thông thả, đồng đạc buông bốn tiếng. Chồng cười nhạt nói :

— Cần thận lắm, đánh một tiếng người ta đã nghe thấy rồi, làm gì mà gõ di... gõ lại... những bốn lần.

* Một buổi họp dài vô cùng sau chấm dứt.

— Ai có gì thắc mắc không?

Một tay giơ lên.

— Tôi muốn hỏi xem mấy giờ rồi.

K.M.



NGÀY HĂM BA TẾT

*truyện ngắn
của
ĐĂNG PHI-BĂNG*

NGAY từ ngày còn bé, cũng đã có nhiều khi tôi nghĩ rằng mẹ tôi ghét tôi lắm. Và tôi đã có ý nghĩ trả thù mẹ tôi bằng cách tự làm khổ bản tôi. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại có cái ý tưởng rằng mẹ tôi ghét tôi; cho tới ngày nay, tôi chưa hề bị mẹ tôi đánh khẽ một cái nào.

Nhưng có khi tôi lại tin rằng trên đời này không có bà mẹ nào yêu con bằng mẹ tôi yêu tôi và cũng không người con nào yêu mẹ bằng tình yêu của tôi đối với mẹ tôi. Sống xa cha từ nhỏ, tôi cần mẹ tôi lắm và mẹ tôi cũng cần tôi, nhưng chúng tôi không bao giờ ngô sự ấy cho nhau biết. Mẹ tôi chiều tôi quá, dường như luôn luôn mẹ tôi sợ mất tôi. Mẹ tôi giúp đỡ tôi cả những việc thật nhẹ nhàng mà tôi có thể tự làm lấy được, không những thế mẹ tôi lại còn cố ý làm những công việc ấy trở nên có vẻ khó khăn như để tôi hiểu rằng không có mẹ tôi, tôi không làm được gì cả. Cái lính thương

yêu giữa mẹ con tôi thật là kỳ lạ, tôi tưởng nó mong manh nhẹ nhàng lắm, nhưng thật ra nó mãnh liệt vô cùng. Chúng tôi đã pha trộn tinh mẫu tử với lòng tự phụ của mẹ tôi, với tinh kiêu căng, độc ác nhưng lại dễ xúc động của tôi. Không những tôi ác, tôi lại còn ích kỷ nữa; mỗi lần nghĩ thương mẹ, tôi lại thấy thương mình hơn, luôn luôn tôi chỉ nghĩ đến tôi. Có những hôm tôi nhất định đi « ciné », để chống lại ý mẹ tôi không cho đi, nhưng khi ra tới cửa thấy mẹ tôi có vẻ buồn, tôi trở lại không đi nữa, trong lòng tôi vừa hối hận vừa bức tức. Tự ý tôi không ỏi, nhưng tôi nghĩ cũng vì mẹ tôi mà tôi không đi được. Dường như mẹ tôi cũng nghĩ thế nên mẹ tôi lạiduc tôi đi, thấy thế tôi lại vừa hối hận vừa thương mẹ. Nhưng, tôi hối hận bao nhiêu thì sự bức tức lại tăng bấy nhiêu. Cái khát tâm nhất cho tôi là tôi dễ giận, nhưng lại dễ hối hận. Có những lần, trước khi làm một cử chỉ hay nói

một câu gì tôi tự biết tôi sẽ hối hận
ngay sau đó, nhưng tôi vẫn nói,
vẫn làm... Riêng sự bức tức, ân
hận cũng đủ làm tôi khổ sở rồi,
hai thêm cái tinh kiêu căng luôn
luôn súi dục tôi đừng nhận lỗi,

ng ân hận. Thành ra, tự tôi khép
tôi tôi rồi tự tôi lại bào chữa cho
tôi, tôi bị giằng xé giữa sự hối-hận
và tinh kiêu ngạo. Song chỉ cần
một việc cỏn con để mẹ con tôi có
dịp nói chuyện với nhau là mọi
chuyện buồn giữa mẹ con tôi lại
tan hết.

Rồi, một buổi chiều, buổi chiều
hôm hăm ba tết, tôi vừa đi chơi về,
mẹ tôi lạnh lùng hỏi :

— Cậu đi đâu về thế ?

Tuy đã quen với tính nết của mẹ
tôi, nhưng tôi vẫn thấy buồn khi
nghe mẹ tôi gọi bằng tiếng « cậu »
xa lạ, tôi lắng lắng vào nhà trong.
Mẹ tôi gọi giật lại :

— Sơn, sao tao hỏi hỏi mà không trả
lời ?

Chỉ có thể thôi, rồi mẹ tôi bắt
đầu nói, gần như riết móc tôi ; mẹ
tôi lại kêu khổ nữa và vì tôi mà mẹ
tôi khổ. Mẹ tôi nói, nói mãi, chưa
lùn nào mẹ tôi nói nhiều như thế ;
không hiểu cái gì đã súi dục mẹ tôi
nói, tôi cũng không biết nữa, cũng
như không hiểu cái gì đã súi dục tôi
tức bức buổi chiều hôm ấy. Tai tôi
đã lên nhưng tôi vẫn nghe câu mẹ tôi
bảo chính vì tôi mà mẹ tôi khổ. Tôi
không hiểu rõ tâm trạng tôi lúc đó,
buồn, giận hay tức bức ? Nhưng tôi
run lên và không cất tiếng nói được
nhìn. Mẹ tôi càng nói nhiều và to hơn,
vì nó nói mẹ tôi vừa xếp dọn bàn thờ,
linh như mẹ tôi cũng muốn néo đi
nhưng không được, tay mẹ tôi run lên
và mẹ tôi cầm cả chai rượu thờ

cảng với mũ ông Táo ném xuống
đất.

Tôi đứng dậy, chạy lên gác. Rồi
như một cái máy tôi thu xếp vội
máy bộ quần áo vào cái va-ly nhỏ,
tôi không biết sao tôi làm vậy. Lúc
tôi xuống thì mẹ tôi đã đứng dưới
chân cầu thang nhìn lên, tôi tránh
tia nhìn của mẹ tôi ; hình như mẹ
tôi thấy việc này quan trọng lắm,
mẹ tôi chạy vội lên. Hai mẹ con tôi
gặp nhau ở giữa cầu thang. Mẹ tôi
nắm cánh tay phải tôi, giọng lạc hambio :

— Sơn . . .

Tôi khẽ gạt tay mẹ tôi ra, đi thẳng
xuống cầu thang. Ngay lúc ấy, lúc
tôi gạt tay mẹ tôi ra, tôi đã biết
rằng tôi sẽ hối hận ; trong một giây
rất nhanh tôi đã cảm tưởng rằng từ
nay tôi sẽ không gặp mẹ tôi nữa.
Mắt tôi hoa lên, chung quanh tôi
quay cuồng. Vậy mà, không hiểu có
một sức mạnh gì vẫn đẩy tôi đi,
trong lúc trí tôi định quay lại và
lòng tôi hối hận, nó đẩy tôi đi xa
mãi, xa hẳn mẹ tôi . . .

Từ ngày ấy, tôi đã sống những
giây phút thật kỳ-quái, tâm hồn tôi
bị dày vò, khổ sở. Tôi nhớ mẹ tôi,
tôi thương mẹ tôi, tôi ghét mẹ tôi
rồi tôi lại thù oán tôi.

Bên cánh tay phải tôi — nơi mẹ
tôi đã niu lấy và tôi đã gạt ra trước
khi tôi ra đi — lúc nào cũng như
có bàn tay mẹ tôi bám lấy. Nhiều
khi đang làm việc gì tôi lại giật
mình hốt hoảng nhào lại ; tôi nắm
chặt lấy chỗ tay ấy, tim tôi nhói
đau, cùng với sự đau khổ, hối hận,
lòng kiêu ngạo, tự phụ cũng nồi lên.
Mẹ tôi đã bảo vì tôi mà mẹ tôi khổ,
tôi vừa nghĩ rằng mẹ tôi yêu tôi,
quí tôi, nhớ thương tôi . . .

Cái cù chỉ gạt bàn tay mẹ tôi khi níu tay tôi, làm tôi vừa sung sướng vì đã tổ cho mẹ tôi thấy lòng tức giận của tôi, lại vừa làm tôi đau đớn vì hành vi bạc bẽo của tôi ; nó ám ảnh tôi cả trong những giấc mơ.

Có những đêm tôi mơ thấy lại cái cảnh tôi đang bước xuống thang, mẹ tôi bước lên ; tôi nghe rõ cả giọng mẹ tôi ngập ngừng và lạc hẳn đi khi gọi tên tôi, tôi thấy cả ánh đèn nến sáng lung linh cùng với hương trầm, hương thủy tiên nở sớm của ngày hăm ba tết. Thật là lùng, trong giấc mơ, tôi lại tự biết là mình đang mơ và tôi đã cố vùng dậy để thoát khỏi giấc mơ. Tôi ngồi nhòm dậy, để thấy mình bơ vơ, cô độc. Tôi nhìn ánh trăng lạnh lùng rót qua song cửa. Ánh trăng mềm như mội tấm «lụa» thật mỏng, mỏng đến nỗi chỉ còn là một lượt ánh sáng long lanh trên những ao rau muống lá xanh đen và mặt nước nhấp nháńh như bạc vụn. Tôi nhớ lại những đêm trăng ngày nhỏ, hai mẹ con tôi ngồi chơi trong vườn, tôi gối đầu lên đùi mẹ tôi, hai tay tôi tay máy cuộn lấy bộ tóc dài mẹ tôi vừa gội để sõa xuống lưng. Qua mói tóc của mẹ tôi những sợi tóc nhô đan vào nhau hơi rối thành một cái lười chồ thưa chồ mau, tôi nhìn lên nền trời đen và rộng mênh mông ; tôi thấy như hai mẹ con tôi đang ở lờ lửng giữa không gian. Hương thơm của những bông nhài trong vườn thoảng qua làm tôi có cảm tưởng rằng những ngôi sao lấp lánh trên kia là những bông nhài uớt sương đêm và đầm những hương thơm. Tôi lim dim mắt như ngủ, ngủ trong hương thơm của cánh đồng hoa bài băng kim cương. Giữa lúc ấy mẹ tôi cất tiếng nói về Ba tôi, (mẹ tôi thường nói

về Ba tôi một cách bất thường như thế ; nhiều khi tôi làm nũng, van xin, khóc lóc, mẹ tôi cũng chỉ yên lặng, hai mắt mờ màng nhìn ra xa như đang sống lại trong tưởng tượng những ngày Ba tôi còn ở cạnh mẹ tôi, tôi thấy mẹ tôi ich kỷ, giống tôi quá, tôi ghét cái tính ấy của mẹ tôi ; mẹ tôi nhắc đến Ba tôi vì mẹ tôi nhớ đến Ba tôi chứ không cần làm vừa lòng tôi, tôi ghen với Ba tôi, tôi đâm ghét cả Ba tôi), tôi yên lặng nghe mẹ tôi nói, giọng mẹ tôi êm ái đều đều như tiếng cầu kinh, như tiếng bát ru lôi ngũ. Mẹ tôi kẽ răng Ba lôi giống tôi lắm và Ba tôi đã ra đi để làm một việc gì quan trọng và cao xa lắm, Ba tôi đi ngày hăm ba tết.

Tôi chợt nhớ ra — không hiểu sao bây giờ tôi mới nhớ — ngày tôi và Ba tôi đi trùng nhau : ngày hăm ba tết. Cái ngày mẹ tôi buồn bực nhất trong một năm.

Tôi không tin có địa ngục, thiên đàng gì cả. Nhưng tôi nghĩ nếu có, thì hơi nóng của lửa địa ngục dung đốt những linh hồn tội lỗi cũng không đau khổ bằng lòng hối hận và tinh kiêu ngạo nó vò xé tâm hồn tôi. Đôi khi tôi lại nghĩ rằng, tôi là một con vật đang bị đun trong một nồi nước, và ngày tháng là củi lửa ; mỗi một ngày qua, Tết lại gần đến, tôi lại càng cảm thấy bức bối đau khổ, như mong đợi một cách tuyệt vọng một cái gì không bao giờ tới nữa. Bây giờ chính tôi đang sống lại nhịp sống của mẹ tôi.

Tuy nhớ thương mẹ, nhưng tôi vẫn không trở về, tôi nuối náng sự hối hận, đau khổ trong lòng.

Rồi ngày hăm ba tết lại đến, suốt đêm trước tôi đã không ngủ được, hình ảnh mẹ tôi trong gian nhà

vắng lạnh với hương trầm, hương thủy tiên nở sớm lạnh lùng hiện ra trước mắt tôi làm tôi như điên lên vì nhớ mẹ, nhưng thật là kỳ lạ, tôi càng thương nhớ mẹ bao nhiêu, tôi càng bức bối bấy nhiêu. Tôi có cái tâm trạng như khi còn ở nhà, mỗi lần nghe mẹ tôi riết móc, tôi muốn đậm muốn phá cho đỡ vỡ hết. Nhưng ngày còn ở nhà tôi đã cố kìm được, bây giờ tôi nghĩ, nếu tôi đập vỡ một vật gì tâm hồn tôi sẽ thư thái, nhẹ nhàng hơn.

Tay tôi run run cầm cái cốc trong khi miệng tôi nói với người bạn ở cùng với tôi, những việc làm của tôi cho anh và tôi trở về với mẹ tôi, anh có thể rủ người khác đến ở chung. Nhưng tôi run quá, tôi cảm thấy tức bức vô cùng, không hiểu những lời tôi vừa nói có đúng với ý tôi không, tôi không hiểu nữa, vì tâm trí tôi lúc đó bừa bộn rối ren, kỳ quái như tinh linh tôi như đời sống của tôi từ trước tới nay.

Tôi cố ghì tay tôi lại mà không được; tôi ném tất cả những cái cốc trên bàn xuống đất, vỡ tan tành. Anh bạn trổ mắt nhìn tôi.

Tâm trạng tôi lúc ấy, dường như

tôi đã trải qua một lần là lần đầu tiên tôi hôn một người con gái. Hai tay nắm chặt lấy hai cánh tay Thanh, người bạn gái của tôi — giữa lúc tôi cảm thấy yêu nàng tha thiết nhất, thì cái linh trái ngược của tôi lại làm tôi thấy thù ghét nàng một cách vô cớ, tôi vừa muốn đẩy nàng ra vừa muốn ôm nàng vào lòng. Tôi nóng nẩy, tay run lên, tôi nắm chặt, đến nỗi những ngón tay tôi lắn trên cánh tay trắng nõn của Thanh. Mặt nàng tái đi vì đau hay vì sợ hãi. Tôi cuộn xuống hôn nàng giữa lúc trong lòng tôi tôi bồi : ghét, yêu, thương, giận.

Anh bạn giữ lấy tay tôi, tôi gạt ra rồi như một cái máy — như hôm tôi gạt tay mẹ tôi — tôi đi xếp gọn quần áo, vội vàng như sợ lỡ chuyến tàu, chuyến tàu trở về. Tôi không hiểu cái sức mạnh gì đã súi tôi làm như thế. Tôi bước ra, trong khi lòng hối hận của tôi thúc dục : « Về đi ! Về đi ! » nhưng lòng kiêu ngạo của tôi lại súi « Đừng về ! Đừng về ! » Hai tình tình trái ngược nhau đâm xé nhau trong tâm hồn tôi, giống như buổi chiều tôi ra đi : buổi chiều ngày hai mươi ba tết.

16-11-1958

Đặng-Phi-Bằng

KHÓ GI

— Nói tiếng Tàu khó không nhỉ ?

— Chả khó, chỉ học thuộc một câu là được như Tàu đặc.

— Câu gì ?

— Câu này : tôi ở pô hò di phô hàng pô, sang phô hàng pac rồi vòng ve phô hàng puồm.



SẮM TẾT

YĂN VUI

của ILY

Cứ Tết đến là mọi người đi sắm Tết. Điều đó đã thành ra tục lệ, thói quen. Nếu tôi không đi sắm Tết như mọi người, chắc tôi sẽ áy náy. Nhưng được một cái là tôi có nhiều cô bạn, bà bác, bà cô, ông cậu v.v... cứ yên trí rằng : « Ô ! cái thằng đó (tức là tôi) chưa có vợ con, ta phải sai nó đi mua bánh chưng, hoa cúc, thịt mỡ, dưa hành, la ve, củ kiệu v.v.. May ngày gần tết không có việc gì làm có lẽ nó cũng buồn ». Ai cũng nghĩ như vậy nên tết nào tôi cũng bận rộn như đã có vợ và mười con.

Sáng hôm nay tôi chưa mở mắt thi một cô bạn cho người nhà dưa mành giấy nhỏ bằng hai ngón tay, xé ở cuối một tờ báo, trên có mấy chữ mềm

mại và vắn tắt : « Lan nhờ anh mua hộ cái đồng hồ ». Tôi tỉnh hồn ngủ, quên cả ngáp dài, ngáp ngắn như mọi khi, ngồi phắt dậy và bắt đầu nghĩ ngợi.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại quen năm cô tên là Lan. Cô Lan nào đã nhớ tới tôi ? Ngồi nghĩ mãi không ra, tôi bèn đứng dậy, đi lại trong phòng để máu lưu thông nhiều hơn và mong rằng tôi sẽ thông minh thêm. Khi đi qua cái gương, tôi dừng lại nhìn tôi ở trong gương và chợt tìm ra rằng chỉ có Lan đẹp nhất mới nghĩ tới tôi và nhờ tôi mua đồng hồ.

Nhưng cái đồng hồ như thế nào ? Tôi biết rằng Lan cận thị và lười đeo

Kính Lan hay cười với người là vì thường quen, hay vẩy tắc xì đã có người và lò những người quen chào mìnhi vì thường họ trêu ghẹo. Vậy tôi phải mua cho Lan một cái đồng hồ to, nó dù số từ 1 đến 12. Lan lại có khiếu thẩm mỹ rất nở và tiến bộ, nghĩa là Lan đã tối trình độ kiều Picasso (Lan cam hoan như vậy tôi cũng chỉ biết vậy, nếu tôi lộ vẻ nghi ngờ Lan sẽ nổi giận ngay) mà tranh của Picasso rất đắt tiền, vậy có lẽ Lan thích một cái đồng hồ vàng nạm kim cương. Thế là tôi đã biết Lan thích cái đồng hồ như thế nào. Nhưng Lan lại dâng trí như các nhà thông-thái. Nàng chỉ đề ý đến mục đích chính mà quên các cái phụ chung quanh, cái phụ đó là túi tôi bao giờ cũng rỗng vì không bao giờ tôi có tiền để bỏ vào cả.

Sau khi suốt cả một ngày vay mượn và tìm kiếm tôi mới mua được cái đồng hồ rất đẹp. Tôi mang đến nhà Lan. Nàng thờ ơ nhìn vào cái hộp; tôi biết là Lan chưa nhìn rõ. Khi deo kính vào Lan mới mừng rỡ kêu lên :

Trời ! Sao hôm nay anh giàu thế ? Anh lại nhớ là hôm nay sinh nhật Lan mà mua cho Lan cái đồng hồ. Đẹp quá ! Xinh quá ! Anh đáng yêu quá !

Tôi lo lắng :

— Vậy không phải Lan đã nhờ tôi mua hộ đồng hồ ?

Tôi không hiểu Lan có nghe thấy không. Nhưng nàng cứ thản nhiên deo vào tay, đôi mắt ngây thơ nhìn tôi

Khi ra đường tôi cố so sánh số

phận tôi với số phận Ngô Vương đã mất nước vì Tày Thi và tôi thấy tôi vẫn còn may hơn nhiều

* * *

Cô tôi dặn tôi phải mua một bô miễn. Cô cứ dặn đi dặn lại vì sợ tôi quên và cho tôi rất nhiều chi tiết về cách chọn miễn. Khi tôi ra khỏi cửa cô còn cho người ở gọi tôi lại và lại dặn tôi kỹ càng hơn. Tôi gật gù, ghi nhớ hết. Kè ra trí nhớ của tôi cũng tốt, tôi nhớ hết cả mọi chi tiết nhưng tôi không nhớ là phải mua cái gì. Tôi bảo cô bán hàng :

— Cô bán cho tôi thứ thật tốt, trắng trong và dài dùng có dưa thát nát ở trong. Cho tôi một kilô.

— Ông mua cho vợ ông ?

Tôi đáp cho xong chuyện :

— Phải rồi.

Cô ta bán cho tôi một cân mớ lợn. Thịt ra tôi đã vào hàng thịt mà không biết.

* * *

Bác tôi nhờ tôi dẫn Vân, cô con gái lớn, đi chọn vài may áo tết và bác tôi và Vân phục tôi từ hôm tôi tìm ra cách treo cho đúng nghĩa là đừng có lộn ngược một bức tranh lập thê bác mới mua

Vân đi cạnh tôi, luôn luôn thì thầm :

— Chết ! Ngày mai tụi trường em nó lại đòn ầm lên là em đi chơi với bồ.

Vân nói thế làm tôi mất tinh thần. Tôi lại càng lo ngại hơn khi thấy Vân vào hiệu nào cũng bắt người ta lục hết các thứ vải cho nàng xem.

bầy dầy ở mặt bàn, rồi thản nhiên đi ra, mặc tôi chống chơi với những con mắt dầy ác cảm. Nhiều khi tôi không nỡ bỏ ra không mua gì, tôi đành chọn vài thược vải. Đến khi mua được cho Văn một áo thì tôi đã mua được vài chục thược vải, đủ để may ba bốn cái áo dài.

* * *

Việc khó khăn nhất là tôi phải đi săm tết với cô gái tôi yêu. Bất cứ tôi hỏi gì, nàng cũng đáp rất dịu dàng :

— **Tùy ý anh !**

Vì vậy tôi không biết nàng muốn mua gì. Câu « **Tùy ý anh** » có rất nhiều nghĩa. Có thể khi tôi mua xong, nàng sẽ chất vấn : « Tại sao anh lại mua thứ đó ; yêu em mà anh không biết rằng em không bao giờ thích cái ấy, anh ngu quá ! » và nếu tôi không mua, nàng sẽ dỗi : « Có thể mà anh cũng tiếc em, anh giả vờ không hiều em để khỏi phải mua đồ đó cho em ». Có một cách là không hỏi xem nàng muốn gì, cứ để mặc nàng đòi. Nhưng nàng không đòi mua gì hết, chỉ trách tôi : « Tại sao anh không hỏi em thích mua gì ? » Và nếu tôi hỏi thì nàng lại trả lời : « **Tùy ý anh !** ». Tôi không biết làm sao ra khỏi cái vòi g luân quẩn đó. Tôi bảo nàng :

— **Giá trên thế giới này chỉ có đàn ông thôi, mọi việc sẽ giản dị biết bao !**

Nói xong tôi biết là tôi dại. Quả nhiên nàng bỏ tôi giữa đường, và đi về.

* * *

Sắm tết nhiều khi cũng là dịp người

ta tỏ rõ tình cảm của mình đối với một người nào đó một cách kín đáo. Thí dụ trong một gia đình, ông chồng hay vợ ông bèn đi săm một bộ tạ, tập thể thao v.v, đề tỏ với vợ rằng sang năm mới người chủ gia đình sẽ không phải là bà nứa. Còn bà vợ thì cố nhiên sắm năm sáu cây phất trần, đề cho ông hiều rằng lúc nào bà cũng vẫn đủ khả năng để phụng sự hạnh phúc chung.

Vợ chồng mới cưới thì nên săm thực nhiều đĩa, phòng bị những buổi đĩa bay trong năm mới. Một nhà tâm lý học có kinh nghiệm dậy ta rằng sau khi thành vợ chồng độ một hai năm thì rất nên có những cuộc cãi nhau, kèm theo một cuộc đập bát đĩa. Vì sau khi trút được những cái ấm ác, vợ chồng lại thương yêu nhau hơn (cho đến khi có một trận đĩa bay khác).

Nếu bà hay ghen bà nên săm một cái cửa có chuông kêu mỗi khi có người mở cửa, ông chồng có về giờ nào bà cũng kiềm soát được. Nhưng nên để phòng ông sẽ mua một cuộn dây để về bắn cửa sổ, vì những ông chồng có vợ hay ghen lại rất hay yêu vợ, không bao giờ ông muốn làm mất giấc ngủ quý báu của bà.

Sắm tết là cả một nghệ thuật. Khi săm một món đồ đề chúc tết một người khác, chúng ta phải chọn cần thận để người đó đừng đem biếu một người thứ ba và sau một vòng biếu sen rộng rãi, món đồ đó lại trở về chúng ta với hàng chữ :

« **Thân tặng anh, mừng anh một năm mới vui vẻ** »

LYI

Truyện ngắn của Nguyễn-thị-Vinh



CHUYỆN TẾT

LÚC mẹ Hà gọi thì Hà còn đang ngủ say chưa muốn dậy ; nhưng giọng mẹ Hà dịu dàng nói :

— Hôm nay mồng một Tết, con gái mẹ dậy sớm một chút nào. Đây mặc áo đẹp rồi ra mẹ mở hàng cho.

Thế là Hà vội ngồi dậy và tỉnh ngủ ngay. Thoạt mở mắt chỉ mớiakin thấy mẹ mà lòng Hà đã rộn lên. Trông mẹ hôm nay, tươi đẹp lạ. Mới sáng sớm mà mẹ đã mặc áo dài. Mẹ mặc chiếc áo Thượng-Hải màu huyết dụ ; chiếc áo mà từ lâu rồi mẹ Hà chỉ cất ở trong tủ ; mẹ lại đánh phấn nữa, thảo nào trông mẹ khác và đẹp quá làm Hà càng thấy vui sướng và yêu mẹ hơn lên. Hà nín chặt lấy cổ mẹ yên lặng áp má trên vai mẹ, nhưng mẹ Hà nhẹ nhàng gõ tay Hà ra và mỉm cười nói :

— Con mẹ năm nay đã lên tám rồi mà còn nũng nịu mãi thôi.

Mẹ Hà mặc cho Hà cái áo len cho khỏi lạnh rồi cúi xuống lấy đôi dép của Hà và đỡ Hà xuống đất. Lúc vào tới sân thì Hà gấp u già. « A ! Lại cả u già nữa » ; chiếc quần lảng đen còn bóng hố mới và chiếc áo cánh trắng tinh của u mặc hôm nay đã làm người u trở nên gọn gàng và sạch sẽ, không luộm thuộm như những ngày thường, luôn luôn chỉ mặc chiếc áo nâu rách và chiếc quần đen đã bạc màu săn sộc sèch, lúc nào cũng ống cao ống thấp. Lúc trông thấy Hà, u túm tím cười có vẻ như hơi ngượng vì u đang mặc bộ quần áo mới. U nói với Hà :

— A, em Hà. Chúc em năm nay chóng nhớn và học giỏi bằng năm bằng mười năm ngoái.

Hà vui quá định nói với u rất nhiều, nhưng chẳng biết nói thế nào. Rút cục Hà chạy sà tới u, ôm lấy ngang lưng u nũng nịu :

— Không, u bé em đi rửa mặt
cør, chóng lên, áo mới của em đâu?

Mẹ Hà mắng yêu Hà:

— Hà ngoan nào. Sáng mồng một
mà đã làm nũng rồi.

Kìa mẹ Hà bảo u già:

— Thôi u cho em đi rửa mặt rồi
còn thay quần áo cho em. À, u đã
tẩy bóng cho tôi chưa. Còn nồi
ninh u có cho nước nấm thì liệu
coi không lại mặn đấy.

— Thưa mợ vàng. Bóng tôi đã tẩy
rồi nhường mợ coi lại cho, xem đã
được chưa.

Lạ quá, những câu nói của mẹ
Hà và của u già hôm nay cũng khác
mọi ngày. Tuy cũng vẫn là những
lời mẹ Hà sai bảo u già và cũng
vẫn là những lời u già nói với mẹ,
nhưng trong tất cả giọng nói của
hai người có đượm một tình thân
mến đặc biệt. Tuy trời lúc này đã
tờ mờ sáng mà ở trong bếp Hà
thấy vẫn còn đèn điện. Trong ba
bếp lò, cái nào cũng hồng rực lửa,
bên trên đặt mấy nồi to hơn những
nồi nấu thường ngày. Cái gì cũng
vui lị, trong cái vui lị lại có một
tình thương yêu ấm cúng làm Hà
náo nức. Hà chỉ muôn chạy nhảy
hò hét. Lúc u già dắt Hà tới buồng
tắm, trong khi u quay ra lấy khăn
để rửa mặt cho Hà thì Hà đã ngồi
sà xuống bên chậu nước, nhúng cả
hai tay vào chậu nóng nấu lá mùi
già, tỏa hơi thơm đầm ấm mờ cả
gian buồng tắm. Hà lấy tay khóa
mạnh trong chậu làm nước bắn
tung toé cả ra ngoài, u già đến giữ
tay Hà và bảo:

— Em ngoan nào. Sáng mồng một
mà,

Hà cười khinh khách hỏi:

— U ơi, nước thơm quá u nhỉ.
Sao ngày thường u không nấu nước
lá thơm cho Hà rửa mặt?

— A, Tết mới nấu chứ.

— Sao lại Tết mới nấu?

— Tại Tết mà. Thôi em để u rửa,
chóng còn ra mặc áo đẹp rồi đi lễ
Tết với may.

Tiếp lời u già, tiếng pháo trong
thành phố nổ ran. Hà hỏi u già:

— Sao nhà ta không đốt pháo
hở u?



Lời bé Hà hỏi làm u già nhớ tới
những cái Tết của gia đình nhà này
hồi ba năm về trước, khi ba của
Hà còn sống. U làm với bố mẹ Hà
từ khi chưa có Hà nên u biết rõ
lắm. Trước kia, Tết đến thì vui vẻ
quá. Trước Tết độ tuần lễ, ba Hà
đã đi sắm càنه đào thực to về cầm
trong chiếc lọ sứ tàu đặt giữa phòng
khách. Trong khi đó thì mẹ Hà ngồi
nhà gọt thủy tiên và trông coi phụ
với u già nấu các thức bánh mứt.
Đêm hai mươi chín, ba mươi, mọi
người càng bận rộn nhưng vui tấp
nập hơn. Ba Hà đi lên chợ Đồng
Xuân mua những chậu cúc đại đóa
vàng tươi. Mẹ Hà và u già ở nhà
làm gà, thôi xôi để sửa soạn cùng
Giao-Thừa, rồi đốt pháo và ăn uống
xong mới đi ngủ. Sáng mồng một,
khách khứa tới xông đất và chúc
mừng tấp nập, chẳng bù cho mấy
cái Tết gần đây, mẹ Hà không hề
sắm sửa gì, chỉ may cho Hà bộ quần
áo mới và u già hai bộ quần áo vải
như thường lệ. Bao giờ mẹ Hà cũng
may áo vải trắng cho u già, nhưng
u chỉ mặc trắng có mấy tháng rồi
lại đem ruột nâu. Tối Ba Mươi,
trong nhà buồn ngắt. Hà đi ngủ
sớm, u già không có việc gì làm.

cũng nắm một chỗ nhở tới gia đình u. Người con trai độc nhất của u đã đi đâu biệt tích từ mươi năm trời nay để lại một người vợ sống đơn chiếc như người góa bụa. Vì nhở con trai nên u thương con đâu lắm. U đi với bố mẹ Hà từ ngày ấy, nhưng u dành dụm, ít đám tiêu tiền lương, chỉ lo để dành, cứ đến cuối năm, con đâu u ra, u lại cho ít nhiều tiền để làm vốn. U đã coi gia đình Hà như gia đình mình. Có lần u bảo mẹ Hà :

— Sống, tôi làm cho mợ ; chết, mợ chôn cho tôi.

U thì thế, còn mẹ Hà thì vừa ngồi đợi cúng Giao-Thừa vừa khóc thầm vì u thấy mắt mẹ Hà cứ đỏ hoe lên. Trong ba ngày Tết, mẹ Hà không đi đâu vì có đại tang, mà khách khứa cũng rất ít người đến nhà mẹ Hà, chỉ vài người thân trong họ.

Nhưng năm nay vừa hết tang ba Hà, trước Tết mẹ Hà đã bàn với u già :

— U ạ ? Tết năm nay hết tang cậu rồi, nhà cũng phải làm lấy ít bánh mứt, và ngày mồng một cũng nấu lấy mấy bát mà cúng cụ và cậu chẳng phải tội.

Rồi mẹ Hà im lặng một lát lại tiếp :

— Mọi năm có tang, ở nhà đã đành, năm nay đoạn tang cậu, tôi cũng phải cho em Hà đi lễ Tết các nhà quen thuộc chứ thôi sao được. A, hễ cậu Đức có tới, u nhở nhắc cậu ấy đổi hộ cho ít tiền mới để đến Tết tôi còn mở hàng cho trẻ con.

Nói đến đây, mẹ Hà ngưng lại, khe khẽ néo tiếng thở dài rồi tiếp :

— Rõ khổ ! Mấy năm nay vận áo

sám. Kiem chẳng ra lại còn Tết với nhau, tôi lo quá.

U già chỉ biết nhìn mẹ Hà, chép miệng một lúc rồi u nói :

— Mợ ạ, áo tôi năm nay còn mặc được, hay mợ đừng may áo.

Mẹ Hà cười, gắt khẽ lên với u già để che vẻ cảm động của mình :

— U rõ làm cầm. Cả năm chỉ có hai bộ quần áo, chẳng may thi mặc bằng gi.

U già như không để ý tới lời mẹ Hà :

— Hôm nay mợ cả nhà tôi nó có ra, mợ trả cho tôi một nửa tiền lương để đưa nó thôi. Còn mợ giữ lại cho tôi.

Mẹ Hà chấm nước mắt nhìn u già định nói gì với u nhưng lại thôi.



— Kia u, bé hỏi sao nhà ta không đốt pháo ?

U già vội đáp :

— Có, năm nay có đốt pháo, nhưng đợi có người xông nhà đã. Thời xong rồi, Hà ra mặc áo đẹp ; rồi mợ còn mừng tuổi cho.

Một lúc sau, bé Hà đã súng sinh trong bộ quần áo mới màu hồng trên đầu có tết cái nơ đỏ. Hà hồn hồn đi ra đi vào, tay cầm năm tờ giấy một đồng mới, mẹ Hà mới mừng tuổi cho.

Suốt cả ngày mồng một Hà đã được theo mẹ đi rất nhiều nơi.

Trước hết, Hà theo mẹ đi lễ ở đền ; trong lúc mẹ Hà ngồi lễ và khấn thì Hà ra chơi quanh quẩn ở ngoài. Sân đền đầy xác pháo đỏ rải rác mặt cỏ xanh mướt mà Hà gọi là cỏ mọc hoa đỏ. Trời

tươi sáng nhưng vẫn có mưa bụi bay phoi phoi nhẹ như sương, nhẹ đến nỗi Hà vẫn chơi ở sân mà không trót áo. Lâu lắm Hà mới thấy trên chiếc áo đang bị những hạt mưa bụi bám màng màng như lờ nhện. Lúc Hà đưa tay phủi thi mới biết là quần áo mình đã bị ẩm. Trời vẫn rét nhưng hơi nóng trong người Hà vẫn bốc ra đủ để Hà cảm thấy nỗi ấm áp trong cái ngọt và rất dễ chịu đó. Trong không khí có quyện mùi phảng phất của những cành hoa lan, hoa ngâu, hoa mồng rồng trồng ngay ở sân đèn. Mùi thơm của các thứ hoa lẫn với mùi khói trầm nhang trôi nên một mùi thơm đặc biệt mà Hà chỉ được hưởng mỗi lần đi lễ các đền chùa. Vì chỉ có những đền chùa mới có được mùi thơm tinh khiết và đặc biệt đó. Hà rất thích hái cây hải đường chỉ thấp ngang đầu Hà nở đầy hoa rồng ngay trước cửa điện thờ, Hà có thể nhẹ đỡ từng nụ hoa trên tay mà ngắm nghia không chán. Những nụ hoa đỏ thắm cũng bị những hạt mưa bụi nhẹ bao ở ngoài làm Hà không dám động mạnh sợ rơi những bạt mưa đó. Lúc sau, mẹ Hà lẽ xong, hai mẹ con đi ra sân ngoài. Mẹ Hà ngược mắt tìm một cành cây có nhiều lộc; khi đã thấy, mẹ Hà kiêng chân níu cành lá xuống để bẻ mang về. Cây bị rung, những hạt mưa đọng trên các cành rơi xuống rào rào. Hà cuống quít đưa cả hai tay ra như muốn hứng lấy tất cả những giọt nước ấy cho khỏi phi, vì Hà thấy những giọt nước mưa đọng trên những lá cây lóng lánh đẹp vô cùng. Loay hoay một lát mẹ Hà mới bẻ được cành lộc rồi cả hai mẹ con cùng vui vẻ ra về. Từ nhà, mẹ Hà đưa cành lá cho u già đem cài trên cửa ra vào. U già khen:

— Ủi chào. Mẹ bé được cành lộc đẹp quá. Chắc năm nay làm ăn dễ chịu lắm đấy.

Mẹ Hà cười :

— Ở trên ngọn còn nhiều cành đẹp nữa đây ạ. Nhưng cao quá voi không tới, giá...

Mẹ Hà định nói : « Giá như những năm trước, có ba Hà thì đã bέ được cành tốt » nhưng bà chợt im.

Sau đây, Hà lại được mẹ cho đi mừng tuổi các nhà quen thuộc. Tới nhà ai, mẹ Hà cũng mở ví lấy tiền mua hàng cho các trẻ con nhà chủ và Hà cũng được nhiều tiền mừng tuổi lại. Phản nhiều toàn là một đồng mới tinh, Hà nòng nịu từng tờ và hễ cư được ai cho thêm đồng nào, Hà lại chập số tiền đã có từ trước để đếm đi đếm lại. Tối đó về nhà, Hà trải từng tờ giấy bạc lên khắp mặt bàn, soạn giấy năm đồng riêng ra cho khỏi lẫn với giấy một đồng, rồi Hà cẩn thận cho vào cái túi tay màu đỏ của Hà. Tối đi ngủ, Hà cầm theo cái túi tiền vào giường. Thấy thế, u già hỏi đứa :

— Em cho u vay nào.

Hà ngần ngừ rồi lắc đầu.

— Thế Hà đe tiền làm gì ?

Hà nói ngay :

— Đề Hà mua búp - bē to mà ngày trước ba Hà đã định mua cho Hà ấy. Con búp bē biết khóc, biết cười và có cả chai sữa nữa ở móm nữa cơ ư ạ.

Qua ngày mồng hai, sang mồng ba, mẹ Hà vẫn giặt Hà đi lễ tết tới các nhà. Lúc nào ở nhà thì mẹ Hà lại bận tiếp các người

chúc Tết nhà Hà, thành thử mẹ Hà luôn luôn bận. Đến chiều mồng ba, mẹ Hà chợt nhớ còn quên chưa đến nhà bác Lý. Lúc hai mẹ con ngồi trên xe, Hà nói và hỏi mẹ luôn miệng. Nhưng mẹ Hà thì chỉ ừ ào, ít nói. Nét mặt có vẻ băn khoăn, bà mở ví của bà, lục lục bên trong một lát, xong rồi đóng lại. Xe đã chạy tới đường Đồng Khánh chỉ còn vài phố nữa thì đến nhà bác Lý. Mẹ Hà ngập ngừng mãi rồi ngắt lời Hà và hỏi Hà :

— Nay con... Đưa mẹ giữ tiền hộ cho.

Hà nhìn mẹ rồi nói :

— Không. Con thích giữ lấy để mấy hôm nữa mẹ đưa con đi mua búp bê cơ.

— Ủ thì mấy hôm nữa mẹ đưa con đi mua búp bê, nhưng bây giờ thì đưa mẹ giữ hộ, không con giữ mà mất thì làm thế nào.

Thấy mẹ nói có lý, Hà yên lặng tỏ ý ưng thuận nhưng mặt thấy không được vui. Một lúc, Hà mở cái túi đồ của mình, lôi cuộn tiền chậm chạp đưa cho mẹ, Hà đã cần thận xếp thẳng tờ giấy bạc, cuộn lại, xong lại lấy giấy bóng đố gói, rồi chằng giây cao su rất cẩn thận. Nhưng Mẹ Hà tháo giây cao su và giây đố vứt đi rồi xếp tiền vào trong ví của bà. Thấy thế, Hà vội hỏi :

— Sao mẹ lại vứt giấy đố của con đi?

— Giấy ấy nhầu rồi, không đẹp con ạ. Về nhà mẹ cho tờ khác đẹp hơn.

Đến nhà bác Lý, sau khi mọi người chúc mừng nhau ồn ào, Hà

được bác mừng tuổi cho những mươi tờ giấy một đồng. Hà đang vui hí hửng, bỗng mở to mắt ngạc nhiên vì thấy mẹ đang mở ví lấy xấp tiền của Hà ra để mừng tuổi cho các con bác Lý. Bác Lý đóng con qua, lố nhố đến bảy tám đứa mà mẹ Hà lại gọi tất cả đến trước mặt bà để bà mừng tuổi cho mỗi đứa đến năm tờ chứ không ít. Xấp tiền của Hà trên tay mẹ Hà cứ mỏng dần và mắt Hà thì mong đỏ. Nhưng Hà cứ giương mắt lên và nhìn xấp tiền trên tay mẹ, cô Hà đã có một cục gì chạy lên chạy xuống. Hà cũng không hiểu tại sao lúc ấy lại không đòi ngay xấp tiền về. Chợt Hà thấy mẹ thoáng nhìn mình. Tia nhìn của bà ngầm có ý dỗ dành và buồn buồn. Thế là Hà cúi xuống chớp chớp mắt, nước mắt theo những cái chớp trào trên mi. Mẹ Hà kéo Hà ôm vào lòng, Hà cảm thấy mẹ thoáng ghi chặt lấy mình. Bà nói vội và khẽ bên tai Hà :

— Đừng con. Mẹ xin, mẹ xin. Rồi về mẹ trả con.

Nhưng rồi bà lại vội tưới nét mặt nói với bác Lý :

— Đây, cháu bác lớn thế mà vẫn cứ còn hay làm nũng. Đang đòi về đây ạ, thực hư quá.

Bác Lý cười :

— Nào, cháu bác muốn gì nào. Ngồi một tí nữa rồi mẹ cho về việc gì mà phải ngủ nhé.

Ra khỏi nhà bác Lý, Hà òa lên vừa khóc vừa nói :

— Con bắt đèn mẹ đấy nào, mẹ lấy tiền của con cho con bác Lý hết rồi. Con bắt đèn mẹ nào...

Mẹ Hà dỗ :

— Nin con. Về nhà mẹ đèn. Mẹ có lấy măt của con đâu. Nin rồi măt hõm nữa mẹ đưa đi mua búp bê.

Nhưng Hà không nin. Mẹ Hà dỗ măi rồi cùng kệ. Đến năa, mẹ Hà gọi u già lên bảo gi khẽ lám. Xong bà quay di thay quần áo rồi lên năm nghỉ trên giường. U già lăo túi áo trong tháo kim băng rút gói vải nhô ở trong ra. U loay hoay mở gói lấy măt chục bạc xong đem đến chỗ Hà ; u đưa cho Hà :

— Nay, tiền của em mợ trả đây, việc gì mà phải khóc.

Hà nguây người :

— Không, em không thèm lấy tiền ấy đâu. Của em tiền mới cơ. Em bắt đèn đấy nào...

Cứ như thế một lúc lâu. U già dỗ chẳng được bỏ ra ngoài sân đondon. Hà thì không gào lo nữa, nhưng vẫn ty tỵ khóc và tức vì đã thế mẹ. Hà còn đê kệ Hà mà đi năm. Nhưng Hà bỗng nín bất và lắng nghe, hình như mẹ Hà vừa thở dài rất nhẹ. Đúng rồi, bà vừa trở mình năm thẳng. Một cánh tay vắt che ngang mặt. Hình như mẹ Hà lại khóc nữa chứ. Hà nin thở hồi hộp và hồi hận muốn chạy lại nhắc tay mẹ ra xem có phải mẹ khóc thật không, nhưng vẫn không dám. Đúng lúc đó u già vào. Trông thấy u, Hà lại oà lên khóc. Nhưng u già không biết là lúc này Hà chỉ hối hận vì tự nhiên thấy thương mẹ mà khóc ? U đến

cạnh Hà lại móc túi lấy măt chục bạc đưa cho Hà.

— Thôi em. Năm mới mà. Khóc dai quá. Nin đi, tiền này cũng mua được búp bê mà.

Hà gào to :

— Không... em không lấy... em không lấy đâu.

Hà định bảo với u già là Hà hối hận, không lấy tiền nữa. Nhưng u già không hiểu tưởng Hà vẫn còn dỗi, u thở dài:

— Gör, em gan quá, hư quá, em, làm mẹ buồn đấy.

Mẹ Hà vẫn năm yên dáng diệu cùngh bà nói :

— Thôi u cứ đi làm con đi.

Mẹ Hà chỉ nói có thể, nhưng Hà nghe giọng mẹ thì biết đúng là mẹ đã khóc thật. Hà thấy khổ quá nên chạy xầm tới bên mẹ, kéo cánh tay mẹ. Hà đang đê che ngang mắt bà ra. Hà nức nở khóc và nắm rúc đầu vào nách mẹ; lẩm tức gọi :

— Mẹ ơi.

Mẹ Hà chợt hiểu, bà ôm lấy Hà, đụi cái má đẫm nước mắt của bà vào má Hà, cười nói :

— Con gái mẹ...

Còn u già vừa gói tiền cất vào túi vừa di ra sân mủm mỉm cười làm bẩm :

— Rõ thật.

Nguyễn thị-Vinh

CÂU ĐỐI TẾT

Tối ba mươi, đuôi chú Nghèo đi, chú bắt nghĩa chú tìm đường chú cút.

Sáng mồng một, mời ông Giàu lại, ông có nhân, mở cửa ông vào.

THẠCH-LAM

thể thì hòa

ÔNG khóa Địệt là một người cao cò thích đánh cờ, nhưng chỉ đánh cờ tiền. Ai đến chơi nhà ông ta mà muốn cùng ông tiêu khiển một vài ván cờ, thì dấu là bạn thân đến đâu ông cũng không chịu ngồi tiếp «lối nước lá». Ông ta cố bíu dài cái mõi dưới ra, lim dim nhắm một bên mắt lại dề ba tiếng «lối nước lá» ông nói ra được hết sức có nghĩa khinh bỉ. Vì ông khóa có tính hay nói châm trích và khôi hài. Hết gặp dịp có thè chẽ riếu hay bông dùa được là không bao giờ ông khóa chịu bỏ qua. Ông khóa Địệt tuy mới bốn mươi tuổi mà đã hai đời vợ. Người vợ trước sinh được một cô con gái rồi thì mất. Người vợ sau là người đàn bà góa, khi lấy ông khóa cũng đã có một cô con gái riêng rồi, sau sinh với ông ta một cậu con trai. Tôi kề dài dòng như thế, chắc độc giả nghe lấy làm khó chịu lắm nhỉ. Tôi cũng biết thế, nhưng khὸ nỗi chuyện không thuật có đầu có đuôi, nhất là câu chuyện này, thì không ai có thể hiểu được. Một hôm ông đồ Đạc người cùng làng, đến chơi với ông khóa, cố nhiên là dề dấu cờ mà cố nhiên là dấu cờ tiền. Ông đồ cũng cao cờ lắm, có phần lại sắc nước hơn ông khóa, nhưng phải cái đèn, thường thua nhiều mà được ít. Ông đồ lại phải cái kiết, có lẽ cũng vì thế mà hay thua chẳng.

Hôm nay ông đồ cũng chỉ có một đồng bạc, tiền đồng gạo của vợ mà ông mượn tạm, vì ông yên trú, ông chắc chắn rằng thế nào hôm nay cũng được. Ông vừa học được một thế cờ mới, ghê gớm lắm ! Nhưng hôm nay ông đồ vẫn đen quá, lại gặp nước bí và sắp sửa thua. Ông đương ngồi căm cụt loay hoay nghĩ nước gõ và ông khóa đương rung dùi hút thuốc lào, mắt lầm le nhìn hai đồng bạc cuộc đất trên thành bàn cờ thì ở ngoài sân có tiếng trẻ con đánh nhau túi bụi. Một lúc sau, vợ ở sân đi vào, ông khóa hỏi :

— Cái gì mà chúng nó làm àm i lên thế, dề cho ông đồ nghĩ cờ chứ (ý chừng ông khóa nói riếu).

Bà khóa đáp :

— Con ông và con tôi đánh con chúng ta (ý chừng bà khóa nói kiều. Con riêng của ông và con riêng của tôi đánh dứa con chung của hai người).

Ông khóa phì cười, nói luôn :

— Thể thì hòa.

Ung dung, đĩnh đạc, ông đồ Đạc đứng dậy, một tay cầm đồng bạc bỏ túi, một tay xoa phẳng bàn cờ :

— Vâng, hòa thì hòa !

Ông khóa còn đương ngần người ra thì ông đồ đã mau chân ra tối còng rồi, và phóng nước đại về nhà, dề kịp trả lại vợ tiền đồng gạo.

KHÁI-HƯNG

CHUYẾN TÀU CUỐI NĂM



truyện ngắn của Cuyết-Hương

X A xa tiếng pháo lác đác nồⁿ. Hạnh không giữ được bình tĩnh nữa. Giơ tay vuốt mẩy sợi tóc xòa ngang mắt. Ngoảnh nhìn gian nhà vừa được trang điểm sẵn sàng để đón xuân, hãy còn bở ngỡ với bộ mặt mới, Hạnh buông tiếng thở dài khoan khoái, rồi thò tay vào túi áo lấy ra một phong thư gấp đôi.

Ngắm nghía phong thư một cách chăm chú và kinh cẩn, hồi lâu Hạnh mới gượng nhẹ mở chiếc phong bì đã xé sẵn từ bao giờ. Nghĩ sao nàng cúi xuống, âu yếm đặt một chiếc hòn lên phong thư... như hòn lên trán một người yêu quý nhất đòi rồi mới lấy ra đọc.

Gọi là xem là đúng hơn. Hạnh đã thuộc lòng bức thư ngắn ngủi ấy từ sáng nay, sau khi nhận được nửa giờ. Bức thư có mỗi một giòng mà phải nửa giờ mới học thuộc. Sự thật Hạnh đã mất hai mươi phút để bàng hoàng ngờ ngần, hồi hộp tự hỏi xem mình mơ hay tỉnh. Còn lại mươi

phút nàng lại tăm tắp quá nửa vào việc trấn tĩnh xúc động trước khi nhìn tận mắt hàng chữ thân yêu quen thuộc.

Bây giờ cứ nhắm mắt Hạnh cũng đọc không thiếu một cái dấu nhỏ.

Em Hạnh.

Anh sẽ dáp xe lửa về ăn Tết, tôi nhà trước giao thừa

Yêu em
Tâm.

Trời ơi, Tâm ! Tâm của nàng sẽ về ! Có phải nàng mơ chăng.

Thực mà, phong thư còn đây, đang nắm run rẩy trên bàn tay nàng. Hạnh nhớ rõ ràng lúc người khách cuối cùng đến lấy cái áo vừa ra về, nàng sắp đóng cửa thì người đưa thư tới. Ông ta dựng xe trước ngõ, nhìn số nhà và hỏi :

— Đây có ai tên Lê thị Hạnh ?

Nàng lờ đãng trả lời có. Chưa bao giờ Hạnh giao thiệp với người đưa

thư. Bởi vì nàng chỉ có một người quen, mà người ấy không bao giờ gửi thư cho nàng.

Không gửi thư chỉ có hai cớ. Một là người ấy quên, và cớ thứ hai Hạnh không có can đảm nghĩ tới. Đối với nàng, thà quên còn hơn.

Nhưng người đưa thư đã đưa cho Hạnh một phong thư rồi mới dắt xe đi nơi khác. Cầm chiếc phong bì, Hạnh ngạc nhiên vô cùng trước khi nhận ra đó là truyện thực.

Hạnh có thư. Cái thư đầu tiên trong đời. Nhưng thư của ai đây ? Ai biết Hạnh ở đây mà gửi tới ? — « Phải chăng của chàng ! ». Chợt nàng choáng váng.

Trí tưởng tượng của Hạnh bắt đầu làm việc hăng hái. Tại sao lại không tin thư này là của chàng ? Nhiều truyện rất vô lý mà vẫn có. Vậy thì thư này là của Tâm có gì vô lý quá đáng nếu chàng chưa quên. Hoặc giả chàng đã quên từ lâu, bỗng nhiên lại nhớ.

Đọc xong thư, Hạnh cảm thấy mình lại sống sáu năm về trước. Trái tim đã bao lần chịu nặng sầu đau, bỗng rộn ràng đậm nhanh trong lòng ngực. Cơ thể nàng dường vừa được tiếp tế một nguồn sinh lực mới dồi dào. Đầu má Hạnh nóng ran. Chắc nó đang ửng hồng như ngày nào mỗi lần nàng đứng trước mặt ai.

Khi biết chắc là truyện thật, bản tình đan bà đã lôi kéo nàng trở về thực tế, lo những điều cần thiết để đón Tâm.

Bây giờ phải làm sao đây ? Từ ngày mẹ nàng qua đời, Hạnh không có Tết nữa. Tết chỉ khác ngày thường là Hạnh được nghỉ khâu, đóng chặt cửa, ở yên trong nhà và co thi giờ nghĩ tới quá khứ.

Hồi ấy Hạnh, mới hai mươi tuổi. Cái tuổi xinh đẹp đáng yêu nhất của người con gái. Hai mẹ con Hạnh sống yên vui trong căn nhà gỗ nhỏ bé ở vùng ngoại ô này với nghề khâu thuê và mướn. Lúc nào Hạnh cũng vui. Bởi nàng biết an phận nghèo, tâm hồn không hề xáo động bởi tham vọng, và cũng bởi nàng có Tâm, bạn láng giềng từ ngày thơ ấu. Theo thời gian, tình bạn ngày thơ đổi sang tình yêu trong trắng.

Có phải định mệnh ghen với sự sung sướng của Hạnh ?

Trước ngày cưới năm hôm, Tâm ra đi không một lời từ biệt. Nửa năm sau mẹ nàng qua đời, để lại cho nàng một cái xác nhát xiêu vẹo, chút tài may vá với chiếc máy khâu cũ kỹ : cộng thêm mối sầu vạn cổ của mối tình dang dở.

Sống những ngày biu quạnh, lẻ loi trong căn nhà đầy những kỷ niệm, nhiều khi Hạnh tự hỏi mình sống đến bao giờ và sống để làm gì ? Hạnh sợ thất vọng lắm nên không dám nuôi hy vọng. Dù nàng vẫn hằng mơ ước một điều rất mơ hồ, gần như viễn vọng.

Dầu sao Hạnh vẫn đợi. Mỗi người phải có một cớ để cho đời sống có ý nghĩa. Hạnh cũng vậy, cố vịn lấy cớ đợi Tâm về để đời sống có mục đích, để có can đảm sống và làm việc để sống.



Gặp phong thư cắt cẩn thận vào túi áo, Hạnh nhìn gian nhà bé nhỏ đượm vẻ vui tươi ấm cúng khác thường.

Phải chi thư đến từ hôm qua, hay sớm hơn một chút để Hạnh có thi giờ mua bán sửa ! Nhờ Hạnh lại lục mò ngăn kéo máy khâu

Lấy chiếc đồng hồ đeo tay, quả kỷ niệm độc nhất của Tâm ra xem giờ. Ý nghĩ đầu tiên của Hạnh là sợm uộn quá, hơn mươi rưỡi rồi. Giờ này biết ngoài chợ còn gì không? Và Hạnh vội vã xách giỏ chạy ra chợ, phá cái cổ lệc đóng cửa năm nhà đã giữ liền trong sáu năm trời nay.

Trước hết Hạnh ra giỗ hàng hoa. Hoa là hiện thân của sự tươi đẹp sung sướng. Có một lọ hoa đẹp cũng đủ thấy cả một mùa xuân đang ở trong nhà, đang nở trong lòng. Nhưng giờ này thì ít hy vọng còn hoa đẹp. Hạnh đi thong thả ngắm những sợi hoa trống rỗng. Họa là một vài hàng còn vài nhánh cúc vạn thọ cánh nát nhầu nǎm chồng tro trên mặt hè.

Mãi cuối chợ mới có một hàng còn hoa. Bà lão chứng đi bán muộn, còn mấy bó huệ khá đẹp và vài bông thuộc được đồ thắm, Hạnh thấy mình may mắn quá. Trả tiền xong, cầm bó hoa trên bàn tay xương xẩu của bà lão, nàng vui vẻ nói :

— Bà cụ bán chóng hết còn về sửa soạn Tết.

Hạnh cho là ai cũng cần phải sửa sang nhà cho đẹp như mình. Cũng có phần đúng. Nhưng người ta sửa sang nhà để đón xuân chứ không phải để đón... Tâm như nàng. Khi vui người ta muốn ai cũng vui với mình, muốn san sẻ cái vui của mình cho mọi người.

Gian nhà tồi tàn của Hạnh lúc này duyên dáng lắm rồi. Không nhiều đồ đạc, chả có gì đẹp tốt quý giá. Song cái vẻ sạch sẽ ngăn nắp cũng đủ đẹp mắt, sinh cảm tình. Chiếc máy khâu được dâyl ra giữa nhà làm bàn, một cái khăn bàn bằng ni-lông điểm hoa xanh rủ

xuống bốn bên. Giữa bàn lọ hoa đang mỉm cười.

Lát nữa giao thừa, thắp hương ở bàn thờ rồi Tâm và nàng sẽ ngồi đối diện ở bàn này, ăn mứt, uống nước, nói chuyện và nghe người ta đốt pháo. Tâm thích ăn mứt gừng và kẹo hòn lầm. Chắc chàng sẽ hài lòng khi thấy tất cả vẫn như ngày nào.

Lạ thay, cũng một cái nhà mà mọi ngày sao vắng lặng buồn tẻ chổng chênh, như rộng rãi quá, tối nay bỗng nhiên thấy ấm cúng, phải chăng lúc vui cảnh vật đã thay đổi? Tại con mắt hay tại cõi lòng?

Xem lại đồng hồ, chưa đến bảy giờ. Còn hơn năm tiếng đồng hồ nữa mới đến giao thừa. Độ chừng mấy giờ Tâm sẽ về đến nhà? Trong thư chàng đã hẹn sẽ về trước giao thừa. Hạnh chợt nghĩ :

— « Hay mình đi đón Tâm? »

Ở trên xe lửa xuống, thấy mình đứng đón, chắc Tâm sẽ ngạc nhiên và sung sướng lắm. Nhìn gian nhà một lần nữa, Hạnh yên trí khép cửa, khóa trái lại và đi ra ga đón Tâm.



Ngoài đường đã vắng lắm, gần như không còn người qua lại. Hạnh đến ga thì trời vừa tối mịt. Nàng đứng ngay ở cửa ra, đợi tàu về. Hai chuyến tàu đến rồi, đám hành khách đông đảo đã lần lượt ra khỏi cửa, lẩn mac vào phố vắng, Hạnh cố tìm một khuôn mặt quen thuộc, một bóng dáng thân yêu mà chẳng thấy.

Quang cảnh nhà ga đã trở nên vắng lặng. Một vẻ vắng lặng nặng

nhà và hơi ròn ròn khi đêm càng
và khuya.

Hạnh nghĩ đến tai nạn có thể xảy
ra. Nghĩ đến truyện những chuyến
tàu lùn trật bánh, cả đoàn tàu lao
nhông văng sáu... Nàng rùng mình,
nhầm mắt lại, vội vàng xua đuổi ý
ngại đơn tối ấy.

Hạnh nhìn lên. Các vì sao cũng
ở nhà đón xuân hay sao mà bầu trời
tối đèn như mực? Những cơn gió
mạnh lắc lư ngọn cây, cuốn lá rụng
lả trên mặt đường, sương xuống
nhều... Hạnh cảm thấy lạnh. Một
lút lạnh lẽo tái cả cõi lòng.

Tiếng pháo ròn rã đã nỗi mau,
như nhắc những người còn lại ở
ngoài đường nên về nhà mau chóng.
Mù cái phút này còn ai muốn ở lại
ngoài đường làm gì! Có lẽ chẳng
ai tò mò muốn biết điều bí-ẩn của
vũ-trụ khi phút cuối cùng của năm
cũ đi và những giây phút đầu tiên
của một năm mới tới.

Vòng ra phía cửa trước, Hạnh
tới bàn làm việc, lo lắng hỏi:

— Thưa ông còn mấy chuyến tàu
sắp về?

Không ngừng đầu lên, người thư-
ký trả lời cộc-lốc:

— Hết rồi.

— Hết rồi!

Hạnh khẽ kêu lên, vịn vào tường
mới đứng vững. Nàng hỏi lại, hy
vọng tai mình nghe sai hay ông ta
nói nhầm:

— Thưa ông có còn chuyến tàu
cuối cùng nào không?

Chắc khó chịu vì bị quấy rối vào
giờ này, người thư-ký người mất
qua cắp kính trắng, tò mò nhìn
Hạnh và nói:

— Còn chuyến tàu cuối sắp chạy

đấy. Không có tàu về thì đi cần gì.

Hạnh mở to mắt nhìn người vừa
nói câu ấy. Hồi lâu nàng sẽ thi thầm:

— « Không có tàu về thì đi
cần gì! ».

Một ý nghĩ thoáng qua trí-ác:
« Về làm gì? ».

Trước đây Hạnh có can-dám
sống bì h-thường vì còn hồn mang
máng chút hy-vọng, vì chưa có cớ
gì để tin chắc rằng Tâm không về
nữa. Nhưng bây giờ Hạnh không
còn can-dám để sống hiu-quạnh
trong căn nhà ấy nữa. Bởi vì nàng
vừa thất-vọng khi có một hy-vọng
cuối cùng. Như một người loạn trí,
Hạnh thẩn-thờ hỏi:

— Còn bao nhiêu phút nữa tàu
chạy?

— Mười phút nữa. Đúng giao-thừa.

Nghĩ đến lọ hoa ở giữa bàn, đến
tất cả những vật đã giữ lại hình-
hồng một giấc-mơ đẹp, lòng Hạnh
se thắt. Nhưng thôi, nhìn thấy chỉ
thêm đau lòng. Nàng quả-quyết,
lạnh lùng nói:

— Ông cho tôi một cái vé.

— Đi đâu?

— Đi đâu cũng được.

Người thư-ký đứng tuổi buông
bút, giơ hai tay lên trời mà thở dài.
Gần hai mươi năm trời bán vé ở
đây ông chưa từng gấp một hành-
khách nào kỳ-quái thế này. Sửa lại
cắp kính trắng, ngắm ghia Hạnh
một lúc, rồi nghĩ sao ông ta hỏi:

— Có có nhà không?

— Có.

— Vậy thì cô về nhà đi. Sắp giao-
thừa rồi.

— Nhưng tôi muốn đi hơn. Tôi

không muốn nhỡ tàu, ông xé vé
cho tôi đi.



Leo lên tàu, Hạnh chán-nản ngồi vật vào một góc toa, không còn sức làm gì ngoài ngồi yên-lặng, không nghĩ gì, nghe và nhìn thấy gì hết.

Tiếng còi xe lửa nồi lên, xé tan bầu không-kì lặng-lẽ của đêm tối-nhiên, át cả tiếng pháo bắt đầu nồ rộn-ràng liên-tiếp. Con tàu hơi lắc-lắc. Một hành-khách nhảy vội lên, vừa đứng vững thì tàu bắt đầu chuyền bánh. Người hành-khách chậm trễ ấy bước vào, loạng-choạng ngồi xuống ghế đối-diện với Hạnh.

— Hạnh ! Trời ơi Hạnh...

Đưa đôi mắt lờ-đờ mệt-mỏi nhìn người bạn đồng-hành, bỗng Hạnh giật nảy người lên vì kinh ngạc. Hạnh muốn kêu lên mà không thể thoát được một tiếng, muốn cử động mà người nàng như vừa lên cơn sốt.

Hai người cứ ngồi nhau lâu lắm. Rồi cùng đứng dậy. Con tàu như đã âm mưu sẵn với sự ngẫu nhiên, lúc lắc mạnh như trái tim hai trẻ gặp nhau đang đập rộn rã reo mừng, khiến họ ngã vào nhau. Tựa hồ bàn tay của tạo hóa sau cơn thử thách đã kéo họ lại gần nhau, để cùng tiếp nối bản nhạc còn dang dở.

Qua giây phút xúc động mà họ đã để đôi mắt thay lời nói, Tâm mới thi thầm hỏi :

— Em đi đâu thế ?

Ngả đầu vào vai người yêu. Hạnh nhắm mắt lại và không trả lời. Hồi lâu nàng sẽ nói :

— Sao anh bảo sẽ về trước giao thừa ?

Mắt Tâm sáng lên:

— Em có nhận được thư ?

Và chàng tiếp :

— Anh về đến nơi, thấy nhà tối om, cửa khoá trái. Anh đợi lâu lắm. Tới lúc không còn can đảm đợi nữa thì anh đi. Mong kịp chuyền tàu cuối đè... đi mãi mãi.

Hạnh cảm thấy lạnh giá cả người. Mãi lúc nhận thấy đang ngồi bên Tâm, nàng mới nói :

— Gần bảy giờ tối em đi đón anh. Đến mai đến sắp giao thừa chỉ còn một chuyền tàu đi. Em không có can đảm về nữa, và định đi... mất tích

Đến lượt Tâm hú via. Khi định thần lại, chàng cảm động nói :

— Nhưng chúng ta đã gặp nhau giữa giao thừa.

Tay trong tay, Tâm âu yếm hỏi :

— Bây giờ em đi đâu ?

Hạnh trả lời qua hơi thở :

— Đi tới nơi nào có anh.

Và nàng tiếp :

— Ở nhà có lọ hoa, mứt gừng và kẹo hồng.

— Sáng mai chúng mình sẽ cùng về xông nhà.

Chuyến tàu cuối băng mình trong đèn khuya. Tiếng máy chuyền động, tiếng bánh xe lăn trên đường sắt như một ràng pháo dài bất tận đang nồm mừng ngày gặp gỡ, đưa hai kẻ yêu nhau tới hạnh phúc.

Tuyết-Hương



TRÊN SÔNG ĐÁY

Thơ của Hoàng Đạo

Đêm hôm áy trăng trong vừa mèc
Cánh trăng thu như cảm xúc tôi hồn thơ
Hai anh em dạo gót thẵn thờ
Kia đã đến bên bờ sông Đáy
Theo giọng nước, gió thu hây hày
Như vàng gieo, gọn chạy lấn lấn
Bên nhịp cầu mây chiếc thuyền nan
Nằm ngủ ở dưới bóng trăng êm ái

*

Trên một chiếc thuyền ngồi đằng sau lát
Một đào nương như chờ đợi tình quân
Hai anh em dừng bước tần ngần
Rồi ghé lại ân cần sê hỏi :
« — Chờ ai đó ủ ê trong khoang tối ?
Mà chiếc thân lè lói giữ thuyền ai ? »
Thiếu nữ kia cất giọng khoan thai
Sê đáp lại : « Đã có người thuê hát,
Người dặn rằng chờ trong chốc lát
Mà bây giờ vẫn bất tâm hơi
Suốt mấy giờ mong ngóng đợi hoài
Bác kép đã kéo dài một giấc »
Bạn ta vốn là người mến sắc

Đứng lặng nghe như thắc mắc cảm lời oanh
 Lièn kéo ta bước xuống thuyền tình
 Làn sóng động rung rinh, thuyền nghiêng ngả
 Trên lòng sông bóng trắng thanh tòe
 Nước long lanh tung tóe tựa minh châu



Chúng tôi ngồi, ra ngọn roi chầu
 Theo tiếng đàn, cô đầu gieo nhịp phách
 Hát bài bến Tầm Dương canh : huya đưa khách
 Bỗng nửa chừng nàng ngừng bặt tiếng oanh
 Hình như vì gió mát trăng thanh
 Lại nhớ tới nỗi tình u àn
 Ta vẫn vã tìm lời cẩn vấn:
 — Duyên cớ chi đè bạn tới lòng hoa ?
 Ngập ngừng nàng gạt lệ sa
 Cất giọng nói thiết tha, ảo não,
 Rằng : « Em vốn con nhà nho giáo
 Cha làm quan mà anh cũng làm quan
 Riêng mình em gấp bước gian nan
 Nên liều phải đem thân đi sướng hát
 Nhâm ngâm cảnh trăng trong gió mát
 Ngâm khúc xưa lại chua chát lòng này ».
 Nghe mấy lời kỹ nữ tỏ bày
 Bạn ta bỗng vỗ tay cười ngắt
 Rằng : « Ở đời con người quý nhất,
 Là bẩm sinh có tính chất thông minh
 Khối óc kia đã chứa sẵn tinh anh
 Đem giặc hết mà chơi cho đồ quán, siêu đình thì mới hả
 Can chi phải thở than, than thở
 Theo sướng ca dẽ đã xấu hơn ai ? »
 Nghe bạn ta giải tỏ mấy lời
 Lau nước mắt, nàng tươi cười đáp lại:
 — Cảm ơn khách vì em khuyên giải
 Mà em đây, lẽ phải trái cũng am tường
 Khốn nỗi nhà theo nghiệp văn chương
 Anh hai em lại là phường đạo đức
 Trên báo chí thường kêu gào không rút
 Nào ngũ luân, nào ngũ thường đều đi đứt cả rồi
 Đọc văn anh, lại tranh nghị đến thân tôi
 Lắm lúc muôn chảy xuôi theo giòng nước
 — Thôi xin cô cũng đừng uất ức.
 Cứ biết vui là hạnh phúc ở trên trần
 Khách du này với khách hòng quẩn
 Gặp nhau hãy rở cung đàn cùng nhịp phách
 Cốt lòng vui cốt linh hồn tro g sách
 Còn truyện đời, mặc quách truyện đời.
 Nàng nghe xong đưa mắt mím cười
 Nay ta mới gặp người tri kỷ

Tú - Ly (Hoàng-Đạo)



THO' MÓ'I

của NHẤT-LINH

CÁI VUI Ở ĐỜI

*Một buổi sáng mùa hè
Công việc đã xong người nhàn nhã
Ngoài vườn vắng
Giải sen hoa lốm đốm trắng
Magy gốc hoàng lan hương đưa ngát
Trên con đường mát
Ánh nắng như thiêu hoa
Tiếng chim khuyên như sinh ca
Nóc nhà gạch đỏ tươi
Hôm nay mới thấy có cái vui
Sống ở đời.*

NHẤT-LINH

1932

GƯƠNG VUI

*Ngày xuân vừa nở hoa
Cô phát rời đi xa
Bao giờ trở lại, tôi không hay
Tôi có hẹn cô sáng hôm nay
Gặp nhau lần chót cho khỏi nhớ
Kéo rời đây biết bao giờ gặp gỡ
Tôi đứng đợi cô dưới gốc mai
Chung quanh tôi hoa trắng rụng rơi bời
Cô lững thững đến mặt hoa tươi cười. . .
Cô vui là vui gương đầy thôi
Chữ lòng tôi đau
Thì có lẽ đâu...
Thôi cô giàu tôi làm sao được !
Vạt áo kia vì đã qua vườn sương ướt
Hay vì thương tôi, thương cô lúc phân chia
Mà ướt đầm như kia !*

NHẤT - LINH

1932

KHÔN MÀ KHÔNG NGOAN

Trò Nguyễn văn-Ba muốn nghĩ mà không biết làm thế nào được.
Ngã mãi được một kẽ bèn ra nhà giây thép gọi té-lê-phông cho ông đốc trưởng :

- Allo ! Allo ! Ông đốc trưởng X phải không ?
- Phải, ai dấy ?
- Thưa ông, tôi muốn xin phép ông cho thằng bé cháu tên là Nguyễn-văn-Ba nghĩ vài hôm, ông làm ơn cho cháu phép.
- Vậy cháu ở lớp nào ?
- Thưa ông, tôi ở lớp nhì a.
- Ông ấy à ?
- Ấy chết, thưa ông con quên a.

C. N.



thơ vui của
DUY-NINH

XUÂN TÌNH

Xuân xưa mà chị hồng hồng,
Em ghẹo lấy chồng, chị mắng em laoň.
— « Ranh con, liệu cái thân hồn ! »
Rồi mắt chị dỗ, rồi mồm chị tươi.
Long lanh đôi mắt sáng ngời,
Chị ngoảnh nhìn trời, dấu vè thơ ngây.



Xuân nay mà chị chẳng hồng
Chị đi cùng chồng đến tết thày me
Bên sườn, cháu khóc bi bô,
Ngợi ngào chị dỗ : « Cậu kia con ơi ! »
Vội vàng em chạy ra mòi,
Em hỏi truyện cũ chị thời nhớ không ?
Bỗng dừng mà chị lại hồng ! ...

Duy-Ninh



MÙA XUÂN

Thơ của CAO HOÀNH NHÂN

Hoa chớm nở trên cành tơ mơn mởn,
Cỏ xanh non xuân biếc rợn trời xa.
Suối lưu ly loang loáng nhạc trăng ngát,
Trùng dương rộng ngâm lời thơ tuyệt mỹ;
Ta bước lên: đường ngát hương thơm hoa lý,
Nắng hai mươi khép mở lối huyền-trang.
Ta mê say trong âm-sắc ngọc vàng,
Lòng rạo rực như mùa hoa chớm nụ.
Ta bâng khuâng, ta yêu thương áp-ủ,
Ta cuồng si ngây dại và say xưa.
Tám hướng trời xanh mở rộng chưa vừa.
Đôi mắt đẹp và mộng lòng trang-diễm.
Ta khinh cuộc đời, xem thường nguy hiểm,
Nhốt trời mây trong lớp học khô khan.
Bốn bút tương ôi ! U-ngực nhân-gian!
Ta khao khát màu trăng xa nắng lợ.
Qua cửa lớp mây vàng tuôn óng à.
Ta nghẹn ngào trong tiếng giáng xa xô!

Ta mơ cỏ xanh nắng ngọt trên đồi,
 Chim nhà nhạc và suối reo thánh thoát.
 Lòng ta ngọt như mầm tơ sữa ngọt,
 Hồn ta xanh như nội cỏ xuân xanh.
 Reo say sưa như sóng vỗ bên gành.
 Lao dũng-mãnh như thác ngàn đờ xối.
 Có những chiều nắng thu ngà háp hối,
 Ta bò trêng-xếp vở đi lang thang
 Trong đồng xá êm ái sáo tơ vàng,
 Hay rùng quanh lá chiều rơi ngơ ngác.
 Ta lắng hồn nghe lau khua xào xác
 Và trời mây thòn thức dưới chân ta.
 Ta phiêu-lưu trong những tháp thơ ngà,
 Ta mơ mộng trên làn môi mỹ-nữ.
 Đôi chim trắng tự-tình trong hoa sứ,
 Ta say nhìn tim rạo rực yêu-đương :
 Ta si mê hồn một cánh hoa hường
 Và bóp nát một chùm hoa dạ lý.
 Hồi mùa xuân ! Hồi Ngàn-Hoa tuyệt-mỹ !
 Hồi Người Yêu bên suối ngọc tơ sao !
 Mau dâng ta Mộng-Biếc với Mơ-Đào !

Cao-Hoành-Nhân
(Nha-Trang)

LỊCH SỰ

Bố mảng con.— Bạn sau, mà có sang nhà Lão Nhiêu mời tao về ăn cháo, hay ngó gì cũng cứ phải nói mời thầy về xơi cơm, chứ không được nói đến cháo, hay ngó nhô ?

Hôm sau cậu con sang bên lão Nhiêu mời bố về soi cháo (thay cơm) :

— Mời thầy về soi cơm, kéo mẹ con mức ra bát đĩa lầu rồi sợ nó dặc.

Cậu bé hôm đó về nhà được hai cái tát tai.

Hôm sau nữa, nhà lại luộc khoai thay cơm, cậu lại phải sang mời bố về soi cơm.

Cậu bầm :— Mời thầy về soi cơm, đè bóc vỏ cho lộn q.

Hôm ấy ông Nhiêu được bữa cười thỏa dạ.

HOA QUỲNH

Truyện ngắn của TÔ-HOÀNG



LÂN nằm bên cạnh anh Quý cố đợi cho anh nó ngủ. Lân không biết rõ Quý đã ngủ chưa ; nghe tiếng Quý thở đều đều, Lân cũng thở đều đều, thở hơi lớn tiếng một chút cho có vẻ ngủ rồi. Lân biết là anh nó khôn lăm. Đá có lần Lân già vò ngủ trưa, Quý đánh thức Lân dậy để đi tắm nhưng Lân cứ nằm gan, mặc kệ, thế mà rồi Lân cũng phải dậy vì Quý nói :

— Mày vò, tao biết. Mày không dậy thì tao đồ nước vào mũi.

Lân đợi mày hôm sau mới hỏi Quý :

— Làm thế nào mà biết được là người ta ngủ thật hay ngủ vờ hả anh Quý ?

— À, dế. Người nào ngủ thật thì ít cựa, và trông có vẻ ngủ say. Muốn thử thì lấy cái lông gà ở chòi phết

trần cù vào chân, nếu người ấy ngủ thật thì chỉ ngoáy ngoáy ngắn chân cái thôi chứ không co chân lại.

Ngẫm nghĩ một lát rồi Lân lại hỏi :

— Thế trưa hôm nọ anh có cả tôi đâu mà anh biết ?

Quý cười hè hè :

— Tại vì lúc tao bảo mày vò thì tao thấy mì mắt mày động đậy liều chua.

Lân hé mắt nhìn Quý định xem mì mắt Quý có động đậy không nhưng Lân chỉ thấy mặt Quý lờ mờ trong bóng tối.

Nằm mãi về một phía, Lân đã thấy mỏi nhưng không dám xoay mình. Gió lọt qua khe cửa sờ rung rinh tấm màn. Lân thấy tai ô lên vì trong nhà yên lặng quá. Lân cố nghe xem có một tiếng động nào

không. Ít khi có những lúc mọi vật hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đến nỗi Lân nặng cả đầu, ù cả tai.

Mặt Quý mờ mờ trước mắt Lân trông trắng và im lìm như một cái mặt nạ băng sáp. Con chó nằm dưới đất gãi mấy cái rồi bắt rận, tiếng răng gỗ vào nhau cành cách. Lân định trở mình nhưng sợ Quý tĩnh, lại nằm yên và chợt cảm thấy chân, tay, lưng mỏi quá. Giá bây giờ được vươn vai một cái thì sướng quá, hay là ruồi chán ra một tí cũng được. Lân thầm tĩnh xem từ khi lên giường nó đã trở mình bao nhiêu lần rồi. Bây giờ cựa thêm một cái nữa có được không, có vẻ thúc không. Càng nghĩ thì hình như Lân lại càng mỏi. Lân phải nằm xoay lại mới được, không thể chịu được nữa. Lân nhẹ nhẹ ruồi thảng hai chân rồi từ từ lăn mình. Lân không bao giờ tưởng tượng được rằng xoay mình một cái lại có thể dễ chịu đến thế, dễ chịu đến nỗi nhai mãi lại là có thể ngủ ngay được. Lân vội chớp mắt mấy cái cho tỉnh ngủ và trong đầu nảy ra một câu hỏi :

— Nếu trời thật là tối, tối đến nỗi không nhìn thấy gì hết thì người ta có thể mở mắt ra mà ngủ được không nhỉ? Ô, dè hôm nào trời tối Lân phải thử một cái.

Thấy nằm dã lâu, Lân quyết định chui ra khỏi giường. Anh Quý nằm phía ngoài, phía trong là tường, dưới chân cũng có tường chắn, Lân chỉ còn có một lối ra là phía đầu giường. Lân thò tay nhẹ kéo màn ráu dưới chiếu ra một khoảng, rón rén ngồi dậy đưa hai chân ra trước,

luồn mình qua khe màn hở và tút xuống đất. Nền gạch mát lạnh dưới chân Lân. Lân định rất màn nhưng lại đè nguyên. « Đè chốc nữa chui vào cho dễ » Lân nghĩ vậy.

Đồ đặc kê trong phòng Lân đã thuộc hết, nhưng Lân vẫn đưa hai tay quờ quạng phía trước cho khỏi dụng. Bây giờ mà Lân dụng phải cái ghế thì lôi thôi lắm. Bỗng Lân giật mình thót cả bụng, Lân vừa giẫm phải chiếc guốc ở cạnh giường làm chiếc guốc này lén. Quý thở mạnh một tiếng, trở mình rồi lại nằm yên thở đều. Lân bức mình quá, cứ khi nào mình rón rén làm cái gì thì lại đụng với chạm !

Cuối cùng Lân cũng đi được đến góc sân đè cui đầu nhìn vào đám lá quỳnh xem nụ quỳnh đã nở chưa. Mắt Lân dần quen với bóng tối. Lân thấy nụ quỳnh trắng nõi lò mò trong đám lá đen sầm. Hoa quỳnh chưa nở, chắc là chưa đến giờ. Lân xoay người ngồi xuống thành bệ gạch phủ rêu mát lạnh, mắt nhìn chăm chắm vào nụ quỳnh đang rung rinh vì gió thổi.

Lân đợi xem hoa quỳnh nở.

Hơi lạnh ở bệ gạch cùng sương đêm thăm vào người Lân. Bất giác Lân co hai đầu gối thu vào ngực.

Cách đây hơn tuần lễ, vào đúng tuần trăng sáng, cây quỳnh nhà Lân có rất nhiều nụ hoa sắp nở. Buổi trưa hôm ấy, trong bữa ăn, Lân nghe Ba, Mẹ nói chuyện với nhau sẽ mời khách tối lại xem hoa. Ăn cơm xong, Lân chạy ra góc sân, chỗ cây quỳnh được trồng trong một bệ gạch

nhỏ dè coi cái cây quỳnh mà từ trước đến giờ Lân không hề dè ý, xem nó như thế nào. Cây quỳnh không có thân, chỉ có những lá dài và dày. Nữ quỳnh hơi trắng có những gân to nâu nâu. Lân tò mò đếm thì thấy có mười tám nụ. Lân đưa tay nâng một nụ hoa lên dè coi cho rõ thì anh Bếp dọa :

— Nay cậu Lân, cậu mó tay vào đấy có hơi người nó thui đi, tối nó không nở nữa thì ông đánh chết.

Lân hỏi lại :

— Tại sao anh biết tối nó nở?

— Thị hoa quỳnh bao giờ chẳng nở về đêm. Đêm nó nở rồi tối sáng nó tàn.

— Thế nó tàn xong rồi tối hôm sau nó có nở nữa không?

— Không, nó chỉ nở một đêm thôi. Tối cậu ra mà xem, đẹp lắm.

Tối hôm ấy, nhà Lân có bao nhiêu là khách đến. Mẹ Lân đã cho quét dọn sân và sửa soạn trà tầu, mứt, bánh đậu xanh, bầy lên một cái bàn kê bên cạnh gốc quỳnh. Khách vừa uống trà ăn bánh vừa đợi xem hoa nở dưới ánh trăng trong sáng đến nỗi Lân có thể đọc được cả những hàng chữ in trên gói bánh. Mẹ Lân cho Lân một chiếc rồi đuổi Lân ra chỗ khác, không cho Lân lại gần chỗ người lớn ngồi, nên Lân chẳng được xem lúc hoa nở. Sáng hôm sau Lân ra thì hoa quỳnh đã héo hết, Mẹ Lân đang cắt mấy cái hoa tàn để đem phơi làm thuốc ho cho trẻ con.

Lân thấy trên cây còn một nụ hoa chưa nở, hỏi mẹ :

— Má ơi hãy còn một cái nụ đây này. Bao giờ thì nó nở hờ má?

Má Lân bảo :

— Phải mấy hôm nữa, nụ này còn non lắm.

— Thế đến khi nó nở mà có mời khách đến xem như hôm qua không?

— Không, Mấy hôm nữa hết trăng rồi. VỚI LẠI CHỈ CÓ MỒI MỘT CÁI THÌ XEM GÌ.

Lân nhủ thầm :

— Nếu vậy mình phải xem cái hoa này nở mới được.

Vì vậy nên tối hôm nay Lân phải già vòi ngủ rồi lại ra đây nếu không thì chẳng biết bao giờ Lân mới được xem hoa quỳnh nở. Vì mẹ Lân không cho Lân thức khuya. Lân chợt nhận ra rằng chưa bao giờ Lân lại thức khuya như thế này.

Cây sấu, cây chuối đen sầm in lên nền trời sám, từng đám mây trắng từ từ trôi. Chung quanh Lân, tất cả mọi vật đều yên tĩnh. Cả đến cây cối về ban đêm cũng ngủ. Trên trời có ngôi sao màu vàng, có ngôi sao màu xanh Lân thích ngôi sao màu xanh to, Trong bóng đêm, Lân cảm thấy mình tự do hơn, và tất cả mọi vật chung quanh như thuộc về của Lân. Một cơn gió rì rào trong đám lá cây. Mấy tầu lá chuối khẽ lay động sát vào nhau sột soạt.

Lân ngồi phệt hẳn xuống sân, mắt nhìn thẳng vào nụ hoa, chờ đợi nhưng chẳng thấy gì. Một lúc sau, nụ hoa bắt đầu chuyển hình. Trong lòng Lân, một cảm giác rạo rực nỗi lên, cái rạo rực Lân đã biết trong

những buổi tựu trường, sôi sục như khi Lan sắp được đi chơi với Ba, Ma. Lan không phân biệt được cảm giác trong lòng Lan lúc đó là một cảm giác dễ chịu hay khó chịu. Giây phút mở đầu qua đi, cánh hoa chuyền động, nụ quỳnh lúc này không còn là nụ nữa. Cảm giác sôi sục trong Lan dịu dần theo từng cánh hoa trắng mở rộng. Lan muốn làm một cử động gì đó nhưng khuya tay vẫn tỳ mạnh trên bệ gạch, một bắp thịt tay giật gật. Lan không thể ngờ được là một sự thay đổi hình thể lại có thể xảy ra rõ ràng và nhanh chóng như vậy. Dưới mắt Lan, Hoa Quỳnh không còn là một vật. Lan quên cả trời tối, Lan quên cả sương lạnh, chung quanh Lan như không còn một vật nào tồn tại. Cả trời đất chỉ có Lan với Hoa là thức, là sống. Chỉ có Lan biết Hoa nở, chỉ có Hoa biết Lan thức.

Cánh hoa Quỳnh xèo rộng. Một hương thơm phảng phất quanh Lan; hương thơm trong sạch, mát mẻ gần giống khí trời buổi sáng ở ngoài đồng. Lá cây lay dọi hoa, Lan ghé mũi sát vào hoa hít một hơi dài, nhưng chẳng thấy mùi gì cả. Ô, không ngửi thì thơm, mà ngửi thì lại chẳng thấy gì hết.

Hoa lay động trông vui vui như những lá cây khi gặp gió, như con mèo nhỏ đùa với cái đuôi. Lan ước ao có một vài hea Quỳnh nữa cùng nở với hoa này. Lan chợt muốn nói chuyện cho hoa Quỳnh nghe đề hoa Quỳnh cũng coi Lan như một hoa quỳnh khác chứ không phải là người. Nếu hoa nói chuyện được thì hay

quá. Chuyện của Lan chắc hoa quỳnh chưa bao giờ được nghe và chuyện của hoa quỳnh chắc sẽ lạ lùng, ngoài Lan ra không ai biết cả. Nhất định Lan sẽ không nói cho hoa Quỳnh biết là hoa Quỳnh sắp tàn, và Lan sẽ ngồi chơi với hoa Quỳnh cho đến sáng. Lan thấy yêu bông Quỳnh. Lan đưa tay nắm lấy một ngọn lá, lá Quỳnh ướt và lạnh. Áp má vào lá, Lan khẽ rung mình.

Lan đã là bạn của hoa Quỳnh rồi. Mành trắng vàng kệch iơ lủng trên ngọn cây. Lan hơi ngạc nhiên không biết trắng mộc từ bao giờ. Lan nhớ lại những bóng quỳnh nở lần trước dưới ánh trăng sáng xanh và được mọi người đón coi. Lan chợt buồn và thấy yêu bông hoa này hơn. Một cái xe bò đi ngang qua cửa nhà, bánh xe lọc cọc lăn trên đường vắng, thứ tiếng mà chỉ khi đêm khuya lắm người ta mới nghe thấy. Chiếc xe đi qua đã xa nhưng trong tai Lan vẫn còn vang âm những tiếng động chậm chạp. Một giọt sương động trên tàu lá chuối cao giỗ xuống tàu lá chuối thấp.

Lan tự hỏi không biết bao giờ cây quỳnh mới lại rã hoa nữa, và bấy giờ Lan có thức đề xem hoa nở nữa không. Lần sau cây quỳnh có ra hoa thì Lan cũng vẫn không thích bằng bông hoa này. Cảm tình của Lan đối với Hoa dâng lên lần với tình thương. Nhưng tình cảm ấy như có từ lâu rồi chứ không phải mới chớm đêm nay. Lan hơi bức rứt khi nghĩ rằng những cánh hoa trắng này sắp sửa mềm ra, rũ xuống. Đã mấy lần Lan định nói với hoa nhưng vẫn yên

vặng. Ánh trăng mờ nhung nhàn
ký Lân vẫn thấy những đường gân
to ở sau lưng cánh hoa.

Sương đêm làm Lân lạnh. Lân
che miệng ngáp và nghĩ đến cái
chăn ấm. Ngồi lâu Lân đã mỏi nhưng
vẫn không muốn vào, Lân sợ bỏ
Hoa một mình Hoa buồn, nhưng Lân
cũng ngại phải chứng kiến lúc Hoa
héo và Lân cũng buồn ngủ lắm rồi,
Lân lưỡng lự vừa muốn ở lại, vừa
muốn vào. Nếu tối mai Hoa vẫn còn
thì bây giờ Lân có thể yên trí đi ngủ
được. Tại sao hoa quỳnh chỉ nở có
một đêm thôi. Lân băn khoăn, khó
chịu như đã có lần gặp con gà bị
mưa mà Lân không thể ra bắt nó
vào vì Lân sợ ướt và bần thần về sau
cú bứt rút mãi.

Lân nhẹ dỗ Hoa Quỳnh trong lòng

bàn tay, miệng không mở mà tai
như nghe thấy tiếng của mèo nói :

— « Lân không muốn đi học
ngày mai tí nào cả, Lân muốn ở
nhà nhưng chắc không được đâu,
Mai Lân sẽ xin má đừng ngắt hoa
quỳnh làm thuốc ho, cứ để Hoa Quỳnh
ở trên cây rồi Lân sẽ hái để ép Hoa
Quỳnh vào sách nhé. Nhưng bây
giờ Lân đi ngủ đây. Hoa Quỳnh ở
đây nhé. Sáng mai Lân phải đi học.
Thế nào mai Lân cũng xin má đừng
ngắt Hoa Quỳnh ».

Buông đóa Quỳnh ra, Lân đứng
dậy vén tay lên tường mò mảm đi
vào. Lúc đã nằm trên giường nhắm
mắt lại để thiếp đi, Lân vẫn thấy một
bông hoa quỳnh mờ trăng hiện ra
rung rinh rồi tan vào trong giấc ngủ
của Lân.

TÔ-HUÀNG

TÌM VỢ.

— Anh có thể cho tôi biết lời khuyên tốt nhất mà anh nhận được là
trước tôi nay?

— Lấy người đàn bà mà tôi đã lấy.

— Ai đã khuyên anh điều đó?

— Mẹ tôi.

NEW YORK HERALD VIEWS

SÂN KHẤU VÀ MÀN ẢNH

Trong một buổi trình diễn phim, nhân viên trong hằng phát cho mỗ
khán giả một tấm phiếu. Trong đó yêu cầu khán giả cho biết ý kiến về
cuốn phim, câu đó như thế này : « Các bạn thấy có cần cắt gì không? »

Một khán giả bức mình viết :

« Cần phải cắt nhiều thứ : cắt cô người viết chuyện phim, nhà đạo
diễn, nhà sản xuất và nữ tài tử. »

E.J.

những cánh thiếp mừng xuân

T ứ năm năm nay, mỗi khi ngày Xuân tới, thi-sĩ Đông-Hồ có lẻ gửi thiếp mừng Xuân tới các bạn hữu. Trên mỗi tấm thiếp duyên dáng là những bài thơ tươi đẹp. Xuân đầu tiên là Xuân Canh-dần (1950) chúng ta được đọc những hàng sau này :

Gióng nắng mỏ long hoa
Sách mỏ thư trang điểm đậm
Hoa mỏ bốn mùa tràn
Sách mỏ vạn Xuân dài

U - ôn xuân nghìn cánh Thiên nhiên mỏ
Đêm điểm nghìn trang chữ nghĩa cuối
Ý ngọt tình thanh long giấy mực
T - thơ Xuân thán gửi ai ai

Đông Hồ

竹



己
午

大
1950
己
午

Nguyên thi-sĩ Đông-Hồ mở đầu bằng câu : « *Mưa gió* mờ lồng hoa » nhưng hôm đó nhà in đưa án cáo lại đề thi-sĩ sửa chữa lần chót trước khi lên khuông, thi-sĩ đề trên án sách rồi ngủ quên đi mất. Sớm hôm sau khi tỉnh giấc, thi-sĩ đã ngạc nhiên không biết đã có ai sửa hai tiếng thơ đầu « *mưa gió* » thành « *sương nắng* ». Thi-sĩ gật gù tự nhủ : « Ừ mà phải, *mưa gió* nặng nề chỉ khiến cho hoa tàn nhị rữa, còn chính *sương nắng* mới đem lại cái tươi thắm cho hoa chứ ! » Tuy nhiên cho đến ngày nay thi-sĩ vẫn còn bâng-khuâng không biết ai là người đã dám hạ bút sửa thơ mình như thế.

Tới mùa Xuân năm sau (Tân-mão, 1951) văn hữu của thi-sĩ lại nhận được cảnh thiếp thứ hai :

*Vạn thuở xuân còn trên đất Việt
Xuân còn trên đất Việt thân yêu
Vườn xuân hơn hoa hoa Văn học
Hơn hồn vườn xuân diêm diêm kiều*

*

*Đến mùa, xuân đến, mùa xuân thắm
Mực vây trân châu bút diêm vàng
Xuân đến thư trang, xuân diêm
diêm*

*Muôn nghìn hoa Chữ nở Văn
chương.*

Cánh thiếp bay đi, ít lâu sau thi-

sĩ nhận được một cảnh thiếp từ hải ngoại gửi về, nền hồng mầu đơn đại đáo, một mặt in bốn chữ « *cung hỉ tân hi* » một mặt trình bày một cách khái ái một bài thơ họa :

*Nghìn dặm đưa tin từ đất Việt
Của dòng bào Việt rất thân yêu
Đượm đầy hương sắc vườn Văn
học
Diêm diêm thư trang lộng vẻ kiều.*

*

*Tha hương lâu kén màu tươi thắm
Phút bỗng trung lên những ánh
vàng
Của nụ hoa xuân vườn diêm diêm
Đưa xuân sang với khách văn
chương*

P.S. CHANG

P.S. Chang, một danh hiệu chưa từng quen biết, đã đưa lại cho thi sĩ một niềm cảm xúc nao nao. Đồng thời cảnh thiếp Tàu với chếc phong bì nền hồi văn cổ tự đã giúp thi sĩ này ra có ý kiến từ năm sau in thơ xuân trên những cảnh thiếp đề trong những phong bì tương tự.

Không những thế cảnh thiếp này lại còn là nguồn cảm hứng cho thi sĩ làm bài thơ mừng Xuân năm sau tức là Xuân Nhâm-thìn, 1952 :

Ông ùn mìn sầm lóng đật mìn
 Tát pia ema lôi hẹn bao giờ
 Công nhã hoa
 Đến mùa xuân nô
 Mục đến mùa xuân
 Dây lý tho

Giấy rải tơ, hóng tan mà thăm
 But với giọt sà vết mờ bay
 Nàng Xuân dâm dâm chờ trong sắc
 Lè ngọc cầm vàng chèn nhồn đồng



Bài thơ trên cánh thiếp mới này đã gây xúc cảm cho bao thi nhân mặc khách và thi sĩ Đông-Hồ đã tiếp nhận được bao hàng châu ngọc gởi lại.

Chợt lắng tiếng nàng xuân đệm
 Ngọt ngọt nhạc đệm quayea đặng
 phong

Tâm tư nào chẳng rung yêu mến
Phơi phới bừng lên nụ cảm thông..

*

Hoa nhỏ thẹn mìn khôn dâ tháo
Đài không xanh mướt, cánh không
hồng
Nhưng khi nghe thấy tình thơm
ngát

Chắc hẳn nàng Xuân cũng động
lòng...

NGUYỄN-VĂN-TRUNG

..Hoa xuân diêm diêm tung bừng
nở

Trong giấy xuân, và trong chữ
xuân...

NỎ-THỊ KIM-QUY

..Tin xuân bay bướm tờ hồng thảm
Hương gấm tình quê tự bấy giờ
Mai nở nhẹ ai người vạn dặm
Nam phong gác cũ trúc lơ thơ

BẠCH-NHƯ

..Ai buộc hương xuân băng lá
thảm

Đò ta tâm sự với nàng thơ ?

THANH-PHONG

Cũng trong Xuân này, thi-sĩ Đông-Hồ lại nhận được một tấm thiếp lì từ Hà-nội tới của ông bà Chang-Pao San. Thi-sĩ ngàn ngờ không biết Chang-Pao-San Hà-nội với P. S. Chang Hong-kong kia là hai hay là một !

Xuân Quý-tị, 1953, cánh thiếp
hồng lại bay đi với những giòng bay
bướm :

Xuân nở bốn phương trời diêm diết
Bốn phương trời ngõ cánh thư trang
Mây tuôn nam bắc tờ hoa gấm
Gió lặng đông tây tiếng ngọc vàng
Nước mực hòa tan lòng đợi khói
Tin văn gửi khấp úy quần phương
Thiếp đào lá thăm trời giòng ngựa
Thả rụng thơ xuân vạn nẻo đường.

ĐÔNG-HỒ

Và những vần thơ họa lại vẫn bay về:
Ngàn trước ngàn sau và mãi mãi
Mỗi lần đào ủng mái thư trang
Thi nhân thảm bút trên tờ gấm
Thêm một lần thơ dệt mộng vàng.

*

Hương mực vừa lan xa mảng dặm
Trời thơ đã thấy ấm muôn phương
Đông hồ trăng nước không thay đổi
Vận sự hào hoa của Thịnh Đường.

Bốn câu thơ trên của thi-sĩ Trần Đinh-Khai và bốn câu dưới của thi-sĩ Cao Văn-Hai ngẫu nhiên ghép thành một bài thơ họa hợp tình xứng ý.

Và đây là một bài ký tên Trương Bảo-Sơn :

Ba năm ba thiếp ở ba nơi
Bến Cảng thành Long lại đất Sài
Vì thủ mỗi năm « chàng » mỗi bến
Mỗi năm mỗi « thiếp » duỗi theo
hoài...

Ôi chao ! thì ra bây giờ mới rõ P. S. Chang hay Chang Pao-San hay Trương Bảo-Sơn chỉ là một. Nhà

thơ ở Hương-cảng (Hongkong) đã trở về thành Thăng-long (Hà-nội) và nay thì ở đất Sài-gòn. Trong ba xuân liên tiếp ở ba nơi ấy « chàng » đã liên tiếp nhận được ba « thiếp » của Đông-Hồ gửi tặng nên tỏ ý lo ngại nếu cứ mỗi xuân bị mỗi « thiếp » theo hoài, thì « chàng » không biết đón xuân ở bến Đào-nguyên nào cho kín đáo...

Mùa Xuân Giáp- ngọ, 1954, cánh thơ Xuân lại một lần nữa tung ra khắp « bờ văn học » :

*Dời mở lòng xuân từ vạn thuở
Mà xuân vẫn giữ ý nguyên trinh
Từ lâu sách mở lòng trang chử
Chữ vẫn còn nguyên ý đẹp lành.*

*

*Cánh gió mở tung trời nghệ thuật
Bốn phương chim giải ý nguyên
trinh*

*Buồm mây dỗ khắp bờ văn học
Điểm diêm thuyền đem ý đẹp lành.
ĐÔNG-HỒ*

Năm nay, thi-sĩ có một mối sung sướng là tiếp được tin xuân của một người bạn thơ đã lâu ngày cách biệt, lóng dung từ Ngũ hành sơn đưa về; ấy là nữ sĩ Hoàng-Trân :

*Ngát gió bốn phương buồm điểm
Con thuyền văn học thuận giòng
trong
Mây lành tám hướng dời hoa gấm
Về cánh thư trang nở ánh hồng.*

Mùa Xuân Ất-mùi, 1955, không biết vì lý do gì nhà thơ không tự ý sáng tác nữa mà trước cửa Yiêm Yiêm Thu Trang lại có tấm bảng cầu thơ treo lạng vàng làm giải thưởng như thế này :

Đề thơ tên yết bảng son

*Trang thơ gọi chút đèn sao lạng
vàng*

Đem vào diêm diêm thư trang

*Thì treo giải nhất chi nhường
chợ ai.*

Và đây là thiên Đường hật đã chiếm giải khôi nguyên và là trên cánh thiếp dào dè « tung ra khắp bốn phương » như những mùa Xuân năm trước.

*Da ngọc ngà phô giấy nón nơng
Tóc huyền mun gọn mực yêu đương
Điệu thơ lung uốn đường sêng núi
Trinh sạch lòng pha chất tuyết
sương*

*Xiêm áo phong phanh tờ lụa ngò
Phản hồng thoang thoảng bụi
hương vương*

*Nàng thơ kiều diêm xuân kiều diêm
Chữ gấm lời hoa gấm bến phương.*

Nhân có việc tranh giải thơ xuân kè trên, thi-sĩ đã nhận được không biết bao nhiêu là lời chúc:

Có những lời thơ rất thơ đã dành, lại có những lời không văn mà rất thơ, như của Mặc Nô Tử :

*« Hôm nay, lại được coi chử
« gấm trên tấm thiếp. Giữa xá hội
« cát bụi này, một tâm hồn nghệ sĩ*

« thật hiết. Muốn mượn câu thơ
« đời Thành, tặng Tùy viên, để
« tặng nhau :

« Kỳ nhán đứt bát hương phong
« lưu. »

Có bạn dẫn do :

Xuân về gợi cảm nguồn thơ
Mùng xuân lại nhớ Đông-hồ Bốn
Phương
Nàng Út Diêm-diêm Thư-trang
Năm năm vẫn nhà hàng hàng ngọc
châu
Năm nay thi tứ đè đâu
Mà anh chỉ lại đi cầu người ta
Lang vàng mua một lời hoa.
Khỏi đưa tôi cũng giúp ba bốn
hàng

Chỉ e Xuân trách : « Anh Chang!
Vì thơ hay vị lạng vàng ? » Lại
thôi !
Anh CHANG

Thì ra lại anh P.S. Chang năm
xưa vẫn thích đứa nàng Út.

Thi-sĩ Vũ-Hàng Chương có bài
thơ họa dưới đây với mấy lời dẫn :
Thơ xuân phụng tiếp từ lâu,
bây giờ mai có bài phụng họa.
Duyên văn một mỗi, tình vẫn
thiết mà ý vẫn thành. Đặc ý
một vẫn, mai xuân dù đẹp.

Xuân mới bá mươi sáu nón nườong
Riêng cành mai cũ chiếm yêu đương
Đài sông nghĩa ấy tình cao núi
Pha tuyết thân này mặt nhuốm
sương.

Chàng đợi đông quan làm đạo chánh
Vốn là hoa hậu sanh thí vương.

Giang-nam mộng lần vào Giang-bắc
Trời bốn phương lòng chỉ một
phương.

VŨ-HÀNG-CHƯƠNG

Thi-sĩ Phạm-Đàn cũng có mấy vần
bay bướm

...Ý xuân dày khắp muôn phương,
Thơ xuân thả rụng nèo đường san
chương.
Mở đường cho phần hương vương,
Cho xuân dời thăm cho trương giấy
cười...
Lời hoa đóm cánh đào tươi,
Tờ hoa ý ngát gởi ai ai cùng...

PHẠM-ĐÀN

« Vóc gấm đảo canh tor » là cánh
thiép của năm thứ bảy, Xuân Bình-
thân, 1956 :

Họa đảo năm vẫn thơ tết cũ
Còn đây muôn thuở ý xuân quen.

*

Vọng mỵ nhân hè thiên nhất
phương
Tơ tình xưa đẽ mối nay vương
Thơ lai láng khắp hồn kim cõ
Mực đậm đà thêm ý cỏ sương
Nhà ngọc mong treo vẫn diêm tuy
Lang vàng dám đồi giá tương
đương

Ơn nhờ son phấn duyên tri kỷ
Cho một lần xuân một nón nướong
ĐÔNG-HÙ

« Ý thi-nhân không dám nghĩ
đem lạng vàng đính đồi lấy một vần
thơ. Vàng sánh với thơ, cân xứng
tương đương làm sao được. Duy
lòng những thành khàn ước mong
được một vần diễm tuyệt để treo
cao chốn ngọc đường. »

Một trong những bức gấm gòi về
cô dệt một bài của Tương-Uân-
Ngọc :

*Nghé ý xuân về tự bốn phương
Mà lòng bối rối vạn tơ sương
Đều hiu vườn vắng mơ hồng tia
Bát ngát trời cao mộng tuyết sương
Gió vút e phai hồn cảm hưng
Bụi lầm ngại vẫn suối yêu đương
Chừng mô đến xứ xuân kiều diễm
Được ngắm nàng Thor đẹp nôn
nường*

TRƯƠNG UÂN-NGỌC

Mùa Xuân Bính-dậu; 1957, cành
thiếp thứ tám mừng cô gái Việt :

*Con nhà ai đó hởi cô nương
Cô Việt nhà ta gái đảm đương
Đôi tháng triêng hoàng vai đất
nước*

*Bốn nghìn năm lẻ tuổi tình sương
Sơn Âu phan Mỹ càng tươi thắm
Tinh Lạc duyên Hồng cứ vẩn sương
Cao kín Tràng Sơn khuê trường rủ
Mây mưa quanh đó mặc ngàn
phương.*

ĐÔNG-HỒ

Lão thi ông Trần Văn Huường
họa có bốn câu :

*Vóc ngọc tuy cho mùi tuc nhuốt
Lòng băng chí đề nghiệp trần
sương
Nâng cầm mừng đón xuân minh mị
Lần phím trông chờ bạn bốn
phương.*

TRẦN-VĂN-HUỜNG

Xuân Mật-tuất, 1958 vừa qua,
trên cánh thiếp thứ chín, chúng ta
thấy phảng phất có cái thi vị của
năm Vị năm Thìn :

*Tóc đen mắt nhánh mực nhung
huyền
Mặt trắng lòng thơm giấy phàn tiên
Phận mỏng chẳng nương theo cánh
gió*

*Nghĩa dầy khéo kết chặt tơ duyên
Soi nhò ánh tuyết nền thanh bạch
Giấu kín danh sơn nếp thánh hiền
Thiệp thay tầm phượng mùa náo
nức
Lầu thơ xuân khóa bóng thuyền
quyên
ĐÔNG-HỒ*

Chín năm qua, chín lần thơ xuân
diễn diễn...

Xuân này không biết nhà thơ của
chúng ta có còn giữ lệ thông thường
cho chúng ta thường - thức để y
lời cầm tú nữa hay không ?

XUÂN.VIÊN

Một đêm trăng

Non Nước

của hai chàng

Thơ Thần

THƯỚNG ấy có hai chàng thi-sĩ, nhưng một chàng lại kiêm cả văn sĩ, họa sĩ và nhạc sĩ, tình cờ họ gặp nhau trong một cuộc tầm lan. Xuân năm ấy, cùng nhau họ gieo mẩy vần thơ đầu. Rồi từ đó họ « yêu nhau vì nết, trọng nhau vì tài », vì một sở thích chung, thú vui cùng non nước, thác cao, rừng thẳm, gió núi, trăng ngàn, sông dài, biển rộng.

Có một lần, đã lâu lắm, nhǎn tiết trung thu, hai chàng nảy ra cái hứng muốn ngâm Trăng mặt biển liền rủ nhau ra Vũng Tầu. Khi họ đến Long Thành thi thị Hằng chờ đón hai chàng, nhưng khi họ tới Vũng Tầu thi trời mưa sứt mướt và Nàng Trăng sợ ướt cũng trốn vào mây tối. Nguyên hôm ấy hai chàng và Trăng đều nhau, và Trăng hờn. Xe của hai

chàng vừa qua Phước Lễ thi Trăng cứ chạy trước xe; xe càng cố sút thì Trăng càng chạy mau, có ý như thách đố một cuộc chạy thi trong đêm vắng. Trăng vì nhớ hai câu thơ cõi của Trương-nhược-Hư : « Hồng nhạn trường phi quang bắt đợ », Tưởng thi sĩ cũng cuồng con chim hồng chim nhạn nên cũng bay nhanh lấn, có biết đâu hai thi sĩ kiết chỉ mượn được một chiếc xe hơi tàng hai ngựa ốm. Thi sĩ không chạy nhanh hơn được nữa, ngừng xe lại bên đường nghỉ. Xe ngừng, Trăng cũng ngừng lại một cách hờn giỗi, vì không hiểu sao cuộc đua đương hào hùng lại bỏ không chơi nữa. Trăng mơ màng ôm một áng mây che mặt.

Trời đất bỗng chìm trong sương

tối. Hai chàng bực mình lên xe cõi chạy mau ra biển trước, chỉ thấy :
...Nước Trời mờ mịt thấy Trăng đâu
...Trăng buồn quá khóc suốt mướt thành ra Trời mưa, rồi Trăng vì sợ rớt, hoặc then nên cũng ẩn luôn. Hai chàng thức suốt đêm Trăng ở quán gió nhìn ra biển đợi Trăng. Trăng lại càng khóc. Hai chàng nhất định không giỗ dành chỉ cả, đợi Trăng nín mới ra biển xem mặt Trăng như thế nào. Trăng vừa thấy bóng người vội vàng ló mặt đỏ gay mắt còn hoen lè, vẻ hối hận, cười hẹn với được một câu :

... Hẹn đến mùa sau Trăng gặp người.

Đề ta lòng ai Trăng sẽ đẹp...

Trăng trong vắng vặc Biển, Non, Trời

Thi sĩ ghi lại cuộc theo Trăng đêm đó bằng một bài t rường thiên

Theo trăng ra Biển

Thần thơ theo Bóng Trăng ra biển
Vượt núi băng ngàn lướt bãi hoang,
Qua ruộng quanh đồng len xóm lạnh
Đêm dài dặm vắng, đường mờ sương!

Dặm ngàn vun vút Trăng người rõn:
Ta thử ngồi xe, Trăng càng chờ.
Ta đứng bên đường, Trăng lại đỡ
Thẹn thò che mặt áng mây mơ !

Bao la bồng dắm chìm sương tối,
Ta giận lên đường, xe ruồi mau !
Núi lạnh, rừng reo, rồi sóng vỗ
Nước Trời mờ mịt thấy Trăng đâu !

Ngóng Trăng bên sóng mà Trăng ẩn,
Quán gió đêm nay trăng cũng dành.
Gió quanh, tình suông Trăng suốt mướt

Ngắn dài sùi sụt suối ba canh !

Trăng vita nín khóc ta vùng dậy
Bè thăm sương mờ chiếc bách trôi.

Trăng thấy bóng người Trăng là mặt
Mắt còn hoen lè, hé vành môi !

—Trăng đưa một tí mà mau giận,
Non nước quên Trăng nghĩa nặng
dời...

Chợt vắng tiếng gà sao sác động
Bờ tây Trăng đỏ rụng mù khói

Trào dâng sóng vắng lời Trăng giận :
Hẹn đến tuần sau Trăng gặp người,
Đề ta lòng ai, Trăng sẽ đẹp.

Trăng trong vắng vặc, Biển, Non,
Trời !

Rồi bữa ấy vừa tuần Trăng mới
cuối thu, hai chàng nhớ lời hẹn,
bèn từ rừng núi Đà-lạt mang xe chạy
xuống biển đề chờ Trăng.

Ở trên xe một chàng cao hứng
ngâm một câu :

Biển kia muốn gánh lên Đà-lạt,

Chàng kia liền đáp lại rằng :

Non nợ ta ôm lấp Vũng Tàu !

Và cả hai thích trí cười vang trời
đất, quên cả thế sự. Sau cơn hứng,
hai chàng nghĩ lại nếu làm cách di
sơn đảo hải ấy thì hoặc Đà-lạt sẽ
chìm trong vực sâu biển thẳm, hoặc
Vũng Tàu sẽ bị lấp thành bãi đất
bằng ; và mỹ thuật của Trời đất sẽ
bi soá nhòa và dấu tích Núi Biển
của Tiên Rồng, con cháu về sau biết
đâu mà nhìn nhận, hai chàng liền
thỏa thuận với nhau đổi lại mấy
câu thơ như sau :

Biển kia chờ gánh lên Đà-lạt,
Non nợ dừng ôm lấp Vũng Tàu !

Biển non, Non biển còn đâu ?

Rồng Tiên con cháu về sau khó tìm !

Và hai chàng đồng ý. Non đâu vẫn
đề yên, và biển đâu cũng đề đó !
Một chàng lại cất giọng ngâm mấy
văn thơ khác :

Tình non nước

Non xinh xinh nước cung xinh xinh
 Nước non non ban voi minh
 Tro lai non xanh mot nuoc biem
 Quang vui nuoc biem nho non xanh
 Non con gianh kien lan them nhay
 Biem rong trao len song nua tinh
 Long ban long ta non voi nuoc
 Non cao voi voi nuoc mang manh.

Lần này đi được một quãng đường
lại trời đổ một trận mưa rào!

Chàng thi sĩ kiêm nhạc sĩ an ủi bạn rằng: «anh đừng lo mất công vô ích, Trăng đã hẹn chúng mình, thì tôi quyết sẽ có Trăng đẹp chờta ở Biển». Chàng thi sĩ mơ màng mà rằng: «Lần trước Trăng chẳng chờ ta ở Long Thành và chiếu đường cho ta ra Biển đó à? Thế mà khi mình đến gần Biển thì Trăng biển, anh đừng ném tin ở lời người dẹp!»

— Tôi đánh cuộc với anh rằng sẽ có Trăng, và nếu có Trăng, anh phải thua tôi một đồng bạc; chỉ một đồng thôi!

Thi sĩ dùng dằng chưa quyết định, miệng lầm bầm một câu thơ:

Mua Trăng mất một đồng thôi!

Nhạc sĩ ra vẻ quyến rũ:

Nhưng mà Trăng đẹp bằng đôi lạng vàng!

— Bằng lòng, một đồng dây, nhưng mà khi thật có Trăng đẹp đợi ở biển mới trả tiền đấy!

Ra đến Vũng Tầu, trời còn sớm, họ lại lặn về Nước ngọt, thấy cảnh trời biển nước mây bát ngát, sóng bạc ngàn trùng, hai bạn đương nóng bức rủ nhau thay áo xuồng biển tắm. Vậy vùng bơi lặn, đập sóng, nằm ngửa lên nước, gối đầu vào sóng bạc, ngâm mây xanh mà ngâm thơ. Một chàng vừa noài người kê lung xuồng nước vừa cát giọng ngâm rằng:

Gối đầu làn bạc đọc thơ xanh

Đây sóng Trùng-dương, nước quyền tình!

Suối cũ Rừng xưa lan ấp ủ,

Người-Nồ khói tỏa, cầm người tranh!

Chàng thứ hai cũng không vừa, ngâm vang:

Nước Đại-Trùng-Dương khéo nắn mà..

Vậy vùng đập sóng, Ban liền ta!

Trùng xanh uốn dượm lòng son thắm

Bốn bề mênh mang, đâu cũng nhà ..

Ngâm nước đã khá lâu, họ lên bờ
thay áo. Chang thi sĩ kiêm nhạc sĩ
vội vang lày ống dịch ra đứng giữa
hai dạo mội bài Kút tiếng dịch của
bàu, thi sĩ cũng đứng gữa bài mà
ca vang :

*Muôn hòn sóng đua nhau vồ cát
trăng,*

*Nước mênh mang xanh biếc tận
chân trời,*

*Ánh chiều vàng rơi biển thăm chơi
với*

*Tiếng dịch vắng khiến lòng ai rộn
rã !...*



*Tiếng dịch Rìng xanh gieo biển biếc
Sóng đào ngọt ngắn đồ én êm*

Trời cao gió lồng chờ Trăng lại

*Nhớ khúc mơ xuân thoảng bóng
rèm !...*

Rất tiếng ngâm thơ, chàng nhạc
sĩ lại thôi một khúc địch khác, một
khúc não nùng lâm ly, tả cảnh cô
lieu u tịch, đầy tình, đầy ý với,
Nước, với Non ; Lúc ấy cảnh chiều
chang vắng, chưa đến giờ Trăng lên,
mà Trăng, như cũng cảm cảnh ấy,
tình ấy, thơ ấy, nhạc ấy, nên đã hiện
ra lơ lửng trên không, để ngóng
chờ tri kỷ. Thi sĩ vừa nhìn Trăng,
vừa nghe nhạc, lòng rào rạt ngâm
lên mấy vần :

*Khúc địch cô liên hòa nhạc sóng,
Cảnh buồn biển biếc lướt chơi với,
Hoàng hôn lửng thênh chìm Non
Nước*

Chưa tối mà Trăng đã ngóng người /

*Nghe ban ngâm xong, Nhạc-sĩ nhất
quyết đòi đồng bạc bán Trăng,*

thi sĩ phải si tiền trả ngay, nhưng
bạn bạn phải làm văn tự ban Trang
theo lề lối riêng.

1/ Giấy bán này phải trước bà ở
Kinh đô Hoà Tinh.

2/ Phí tồn trước bà về phần
NGƯỜI BÁN chịu cả.

3/ Vô phận sự cảm nhận trộm
Trang và lên Cung Trang.

4/ Vì người mua trả tiền ngay,
và vì tình bạn, người bán thêm cho
giấy Non và khu Biển để có chỗ cho
Trang thơ thân đứng nghe bạn
ngầm thơ ! Địa giới Non Biển này
cứ ánh Trang trong chiếu đến đâu
thì cảm mộc từ đó. Giấy bán này có
giá trị từ khi Trời đất có Trang và
Non Biển.

5/ Giấy này phải in ít nhất là
30.500 cuốn để mọi người có thể
đọc bết.

Hai bên mua bán đã đọc kỹ, thỏa
thuận và ký tên.

Khoản chính văn tự có mấy vần
sau đây :

*Bán Trăng lấy một đồng rồi,
Từ nay Trăng của riêng ai một mình
Biển, Non, Trăng ! Cảnh hữu tình
Trăng trong, Biển biếc, Non xanh
tuyệt vời !*

*Từ nay riêng của mình ai,
Bán mua ghi lại một vài vần thơ !*

Lúc ấy bóng Trăng mờ hẳn lại, vì
thẹn thò đã bị người ta mua bán !
Sóng biển cũng lặng hẳn lại. Nước
triều từ từ rút xuống. Trời lặng giò
im trong một phút ! ... Nhạc sĩ cao
hứng ngam vang biển :

Em dại

Tuổi mòi em dại, lòng em dại,
Bản rặng mang mang nước biển
Lương đồng bùn xanh tươi tinh giòn
Gió lung ngang cánh mông phèn him,

Rút tiếng ngâm, khúc địch ở
đầu dưa hai thoảng một điệu, véo
von, thảng thót, vang trời, dội nước,
như từ mây tầng mây trên cung
Trăng vắng xuống, lắng tai nghe
thành một bài thơ tứ tuyệt :

Trăng đã chờ ai suốt tháng tròn !
Đêm đêm soi Nước lại soi Non !
Trong với biển bạc, bao thương
nhớ...

Ngóng khách chân mây, mắt dã mòn !

Hai chàng cảm động, sững sốt,
nhìn bốn phương chẳng thấy một
ai khác, chỉ thấy Trời Biển bao la,
Nước xanh, Sóng bạc, gió hây hây
hở, trên không thì bóng chị Hằng
vắng vặc lướt tha, song ngắm kỹ
thì chị ta có khuyết đi, và gầy đi
một chút, tuy vẻ mặt chị hồn hở
hơn ngày xưa. Hai chàng nhìn nhau,
nhìn Trăng, nhìn Non Nước... Thi
sĩ hắng giọng, cao tiếng ngâm họa
lại :

Mưa gió lòng ai suốt tháng tròn !
Nhớ đêm nỉ nỉ lại non non...!
Xa xôi vẫn nhớ lời Non Biển...
Thương nỗi Trăng mờ, bóng khuynh
mon !

Và chàng nối thêm mấy câu :

Nhớ lời hẹn Nước thề Non,
Xa xôi Non Nước Trăng còn nhớ ai ?
Đêm nay bên Nước, dưới Trời.
Mảnh gương trong, chiếu lòng người
Nước Non !

Sóng biển lại reo mừng như trước
đua xa máy vẫn thơ Non Nước, gió
biển lại lồng lên như xưa, quyền lấy
lại Nước, Non của chàng thơ thần !

Và hai chàng ngâm ngồi đứng
trong Trăng suốt sáng... Và khi
Trăng lặn với một nụ cười tươi
thắm, hai chàng lại lên xe về...
Quán gió...!

Rồi chợt một khúc địch quen
quen vắng bên tai thi sĩ :

Số thanh phong địch Lé-dinh-thu.

Quán huống sơn lâm, ngã bài-kò !

Tỉnh ra nhìn giấy nát tha mây
trắng vẫn lững lờ bay, mới biết
minh vừa mơ giấc mộng chiêm và
minh đương nằm nằm trên chiếc võng
trắng gió đưa ở bên suối Thanh
khê.

Lúc ấy vắng Trăng chiều tuy chưa
tối mà đã có vẻ quyền dũ đương mím
cười đứng chờ ai ở tít trên khêng...!

Non nước Thank khê, Trăng mị-
niên t

Mây thu trắng phủ Núi Kêng yêu
Gió hây hây thời hương tan hoang:
Non Nước Trăng ! Ôi ! Gác Móng
chiều III

Viết tại bờ suối Thank-Khê
một chiều thu

S O N G - T H Á T

DU TỬ NGÂM

của MẠNH GIAO
NHẤT ANH dịch

Tử mẫu thủ trung tuyển,
Du tử thân thương y,
Lâm hành mật mật phùng
Ý khùng trì trì quy.
Thùy ngôn thốn thao tâm.
Báo đáp tam xuân huy ?

MẠNH-GIAO

*

Thè I.—

Mẹ hiền cầm sợi chỉ,
Khâu áo đẽ con đi.
Cố sức may cho kịp
Đường xa sợ chầm vče.
Ai nói tặc lòng cỏ.
Đáp ba xuân nhũng gì ?

Thè II.—

Mẹ hiền sợi chỉ trong tay,
Lo khâu lấm áo kịp ngày con đi.
Chăm chăm sợ nhỡ định kỳ,
Đường xa vui thú ngày về còn lâu !
Ba xuân nghĩa nặng tình sâu.
Lòng son tặc cỏ dẽ đâu báo đến ?

NHẤT-ANH dịch



LỜI HOA LAN GỬ'I

Thơ của
T. T. A.

Trần mộng na tri hạc mộng trường
(Mộng tràn nào biết mộng tiên dài).
Tặng Nhất-Linh

Sớm ấy trông vời ai xuống núi
Chia ly cây cỏ nghẹn tình thương
Nhân gian bụi có say lòng bạn ?
Tiên cảnh lan còn đượm ý hương —
Cánh mồi sao mong tìm lối gió ? (1)
Màu tươi dành ủ dưới màn sương —
Thơ xưa gửi tặng người hoa hửu
« Trần mộng na tri hạc mộng trường ».

T.T.A.
10-58

(1) Nguyễn Nhất-Linh có hai câu thơ túc cảnh về cuộc đời phiêu lưu, khi đi khi về của mình :

Thân chim mất cánh mong về lồ
Kiếp ngựa tù chán lại nhớ đường.

GIÓ LẠNH VỀ

Gió lạnh về nhớ giác mơ thuở ấy
Mơ nồng nàn, mơ chỉ thấy yêu thương !
Ai ôn xưa ai chia cắt đôi đường
Đè góc bè bên trời vương vấn mãi !

Nay lạnh về đè lòng đau muôn nỗi,
Gió rì rầm như nhắc lại tình ai !
Ngán cho thân mà thêm giận cho đời,
Đời đâu bẽ đè vật rời sao đời !

Ai nhớ nhỉ những chiều thơ nhàn rỗi,
Bao thi thầm bên đời gợi uyên ương !
Thương nồng nàn ! Ôi thương thật là thương !
Nào đâu biết cảnh đoạn trường chia lối.

Nay lạnh về đè mây chìm bèo nỗi,
Nguyên thề xưa nay đã lỗi muôn vàn !
Còn đâu nữa nũng nịu thiếp bên chàng ?
Còn đâu nữa, ôi thơ đàn ảo diễm ?

Còn đâu nữa nụ cười thơ nhí nhoén ?
Suốt ngày gầy chưa thỏa, hẹn đêm mơ !
Chợp mắt đi đã nhồng nhéo ngồi chờ,
Bao êm ấm cả khi mơ lúc tỉnh !

Phút ấm êm mặn nồng bao tình tinh,
Bao thương hiếu âu yếm sánh trời mây !
Tưởng kiếp xưa quả phúc đã tròn đầy,
Sui quán quát như chim say liền cánh.

Đời phù du biết đâu toàn áo ảnh,
Lạnh về nay ai chia lạnh sưởi lòng ?
Gió lạnh về trùm vũ trụ mém móng,
Gió lạnh đến đè ướp lòng trống trải !

Ôi ! mói bùa nào nguồn ân bè ái,
Sé ngọt bùi ngọt lạt với chua cay,
Men điểm tình ướp dạ vẫn còn say,
Nay đau đớn nhìn mây bay gió thoảng.

Phút thần tiên thơ đàn nhanh chớp nhoáng !
Vẻ điểm kiều còn thấp thoảng đâu đây,
Tiếng bồng trầm còn mơ màng cỏ cây,
Gleo thòn thúc cho lòng này ảo nãø !

Đoạn trường thay ! Đất bằng gây sóng bão !
Trách trời già đè điên đảo tình thương,
Thương thiết tha ! thương đã phò thơ đàn !
Thơ đàn ấm đè thương càng rào rạt !

Lòng yêu thương ngập bè trời khôn tát,
Cánh chia lìa đè tan nát hồn ai !
Hồn nát tan có thấu đến Phật Trời ?
Duyên thơ nhạc đè ngậm ngùi muôn thuở !

Nay lạnh về lòng lấy chi áp ủ ?
Lạnh thâm lòng, lòng ủ rũ buồn tênh !
Ôi đàn xưa, thơ cũ ! ôi thảm tình !
Ôi đàn thơ đè khóc mình đau khổ !

Đóa hoa thơm mĩ-miều pha giông tố !
Hương ảo huyền còn áp ủ hồn ai !
Cánh bèo mây bước chìm nỗi lạc loài,
Nay lạnh đến đè Hoa, Người cùng héo !

Còn đâu vè thơ ngây cười trong trèo,
Thơ đàn đâu đè uốn éo nũng nùi ?
Dưới gầm trời chõ chõ nhắc thương yêu,
Nay lạnh đến đè trầm chìeu chua sót !

Trông Trời Đất mà lòng sầu cao vót,
Héo dạ người vì đã chót yêu thương,
Trời ghét ghen nên chẳng thấu đoạn trường,
Nay lạnh đến đè thơ đàn hận tủi !

Mai - Quốc - Anh

ĐỀ HOA PHONG LAN

của BÙI-KHÁNH-ĐĂN

Kết lá tình anh giữa gió sương
Muôn màu muôn vẻ thoảng muôn hương
Nắng lòng bóng lá, vàng xao xuyến
Mưa ủ dài hoa, ngọc vẫn vương
Rừng thâm duyên trao, người hẹn lối
Ngon cao ý gửi khách mơ đường.
Say xưa chỉ mấy tình vương - già,
Mà đã lòng quên nợ bốn phương !

Bài họa.

Khi thiêng non nước gió cùng sương
Trời đất da tình tạo sắc hương
Muôn vẻ thanh tao muôn ngọc quý
Vạn màu huyền diệu vạn tơ vương
Rừng thơ ảo diêm mây dưa lối
Sao mộng mê ly hạc dẫn đường.
Ng cũ duyên thơm thè mấy kiếp.
Chút tình vương-giả cảm mến phương.

Đa-mê-Khách

Bài họa

Muôn vẻ, muôn màu quanh gió sương.
Thoát trần uyên chuyền thoảng trời hương.
Trăng trùm núi thâm duyên xưa đượm
Sắc ẩn rừng già nợ cũ vương.
Huyền ảo nguồn thơm, hơi tỏa lối
Lòng lạnh suối ngọc bóng soi đường.
Nhạc lòng rộn khúc « Tình vương-giả »
Năm thức mây lòng chuyền bốn phương !

Nhất-Anh

THƠ VỚI ĐÀN

*Chiều thơ ấy giờ đâu em còn nhớ.
Đàn với thơ ta ca khúc diễm tình
Em ấm xưa đã khóc duyên trắc trở
Đàn thơ nay lại đè khóc thương mình!*



*Tâm lòng thơm em đang anh từ thuở
Và mảnh hồn thơm anh cũng lây rồi!
Xa cách anh chỉ còn thân héo úa,
Mà tình anh, em giữ thác không phai!*



*Lòng thơm em đã đang ai,
Hồn thơm chút cả cho Người ngày xưa!
Chiều thơ cảnh ấy không chờ,
Cung đàn xưa đè báy giờ khóc ai?
Em xưa đè dạ ngậm ngùi
Ấm xưa nay đè duyên ai lạnh lung!
Tình ta thơ nhạc nao núng,
Thơ anh em phả tơ lòng từ bao!
Tình ta muôn thuở rạt rào,
Hương lòng biết đến kiếp nào phai thơm!*

• • • • •

G.T.
NHẤT-LINH sao lục.



Đề
 Tập
ĐƯỜNG
 THƠ
 TRÍCH
 DỊCH

Gió bụi mặc Trời ta đích thơ,
 Vần-chương Người trước mực chua mờ !
 Gác hoa mịn chín ghi vàng đê,
 Sơn sắt giao vẫn giải tóc ta !
 Sóng nước Trường Giang muôn dặm chảy,
 Mây lầu Hoàng-Hạc vạn đồi mờ !
 Đốt lò hương ngát ngâm kim c敝,
 Nhát phiến băng tâm tại Ngọc-Hồ !

NHẤT-ANH

Ghi lại nguyên-trinh ý tháp ngà
 Thơ thời nay hiện bút thời qua
 Yên vẫn một sớm say Hoàng hạc
 Thủ mộc muôn đồi lạnh Bích-sa
 Hòn đảo Tiêu-tương thường Phạm-Lai
 Lòng đau Dịch-thủy vẫn Kinh Kha
 Ngườiơi ! Tâm-xu tùng trang ngát
 Trong áng hương trời Vinh-Viễn-Hoa

L.L.A

của Nhất Anh

h o a

l a n

rùng **Đa - mè**

Ai đưa tôi đến chốn này.

Rừng sâu thấy đâu lan già mà thương

Ngo vàng quyền với giò sương

Khi thiêng kết tạo sắc hương cho người

Muôn xuân khôn ví miệng cười

Địa kiền đổi đất thơ Trời điểm tơ.

Mi dài ẩn hiện làn thu

Mày cong trắng mèi thận thò ngắn ngo.

Một nhàn muôn nét nên thơ

Mìn màng đổi má đào tơ tuyệt vời

Lâm tiễn não nhốt gốc mèi

Nôn nồng khuôn mũi cho ai tần ngần

Cầm tròn lấn lấn thanh tân

Có cao ba ngắn mèo phân vẹn mèo

Nôn nà đến cà đổi tai

Dày dày khéo khéo cho ai thì thầm.

Tóc mây nhẹ tỏa hương trầm

Lung linh vàng trầm trắng ngắn mà mơ

Thơm Trời ý nhạc hồn thơ,

Đáng duyên để khách ngắn ngo bồi hồi.

Mơ tiên một thoáng xuống đồi,

Này ai thơ mộng cho người mộng thơ . . . !

Gió chiều sẩy động giấc mơ

Người tiên thoát biến thành hoa Lan rùng.

Xa nghe khúc địch ngập ngừng

Ni non tiếng vọng đâu chìug bên kia !

Tỉnh ra này cảnh Đa-mè . . .

Hương thơm còn đượm nồng khe, hồn người !

NHẤT ANH

HOÀNG HẠC LÂU

Thôi-Hạo



Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khú ?
Thứ đĩa khêng du Hoàng-Hạc Lâu,
Hoàng hạc nhất khú bắt phục phản
Bạch vân thiên tài không du du,
Tình duyên lịch lịch Hán-dương thư
Phương thảo thê thê Anh-vũ Châu.
Nhật mộng hương quan hà xá thị ?
Yên ba giang thương sủ nhân sầu.

•••

Tân-Bà dịch

Hạc vàng ai cướp đi đau ?
Mà đây Hoàng hạc riêng lâu còn tro !
Hạc vàng đi mất từ xưa,
Nghìn năm mây trắng bảy giờ còn bay
Hán-dương sông tạnh, cây bảy
Bãi xa Anh-vũ xanh đầy cỏ non
Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông, khói sóng, cho buồn lòng ai !

LÂU HOÀNG HẠC

Nhất-Anh dịch

Người xưa cướp hạc vàng đi mãi,
Hoàng-hạc lâu nay vẫn bóng người,
Một vầng hạc vàng thăm thẳm biệt,
Nghìn năm mây trắng lững lờ trôi
Hán-dương dòng lặng cây mơ bóng,
Anh vũ bờ thơm cỏ rợn trồi.
Này bóng chiều buông, đâu cõi quặn ?
Sông dùn khói sóng, náo lòng ai !

Lý Bạch qua chơi Hoàng-hạc lâu có ý cũng muốn vịnh thơ nhưng
khi xem thơ của Thôi Hạo rồi chỉ để hai câu này thôi :

Nhân tiền hữu cảnh đạo bất dúc :

Thôi Hạo dẽ thi tại thương dầu.

Nghĩa là : Mắt nhìn cảnh đẹp không ờn tả,
Thôi Hạo dẽ trên đó có thơ.

RỪNG XƯA TRỞ LẠI

KHÔNG NHÀ

Thơ của NHẤT-ANH



Rừng xưa trở lại không nhà,
Trăng mờ núi lạnh biết là về đâu ?
Sương khuya uất đắm dịp cau
Gió khuya quấn quai làm cau mặt hờ !
Đầm trường non nước tảo mờ,
Thùy-dương mây gốc buông tờ ngậm ngùi !
Mặt mù mây núi, buồn ơi !
Phải đây là chỗ Đất Trời gặp ta ? (1)

000

... Rời lại có nhà

Còn duyên may lại còn nhà,
Còn rừng lan thăm tình ta vẫn còn !
Còn Trời còn Nước còn Non,
Hương thơm lại uốn lòng son như ngày !
Núi Thu thơ lại đưa Mây...
Địch Tiên lại thoảng khúc say náo nùng !
Trăng xưa lại rợn ngàn thông
Gió xưa lại họa đàn lòng như xưa !
Suối Rừng lại Nhạc lại Thơ
Nước Non lại nỗi giặc Mơ thủa nào !



(1) « Phải đây là chỗ đất trời gặp nhau » (B. K. B.)
tự lấy ý ở câu « mèo trồi chieu đất ».



THÚ TẦM LAN

(Nhại bài Tiễn Xích-Dịch của cụ Nguyễn Công-Trứ)

Phong lan chất mệt xe đầy,
Cửa kho vô tận, biết ngày nào voi !
Chiều xuân ấy khách giao chơi Tân-Xích-Dịch,
Thơ đối vẫn hót tiếng địch, điện Tầm-lan

Kia ai ai bên núi thăm ngắm cây ngàn
Tìm thi-tứ hay tìm lan mà chẳng thấy
Thú tầm lan bao nhiêu là lài đầy
Chẳng tiêu giao, thiệt ấy dẽ ai bù !

Tầm-lan cũng làm công phu,
Nào leo giốc ngực uốn bò cầu cây !
Rừng bát ngát Đông-tây Nam-bắc,
Lan não nũng lác đác điểm vài hoa !

Giờ hin hin lung nhúc uốn đòi bò
Hương phảng phất đượm rùng mơ suối mộng !
Cây ngàn đỗ bắc qua ghềnh sâu, vắng rộng,
Dip cầu tiên lùn buồm lách sơn cương !

Có rằng : Non nước ai ngàn đường !
Vọng mĩ-nhân hè, thiên nhát phuơng !
Xuân này ai ấm lạnh ?
Trông vời ài Bắc mồi sâu vuơng !

Bóng địch chiều gió giật khúc cung thương,
Hoa điệu hát ngâm vang chèm mây nhúc.
« Chợt nhở kè quay ngọt giáo vịnh cầu thơ thưa truóc »
« Nghĩ sự đời thêm cảm nỗi phù da »

Ngo duyên trời đã dành cho
Phong lan phong-nguyệt nghìn thu vẫn còn
Kho nhà khắp cả nước non !

NHẤT ANH



TĂNG NHÁT LINH

của LÊ-ĐÌNH

Bài này Tác giả hùng làm ra vì hân hạnh được thi-sĩ Bùi-Khánh-Đản cho xem mấy bài thơ của thi-sĩ tăng Nhất-Linh. Trong một bài thi-sĩ có ý trách Nhất-Linh đã mê say tình Vương-giả mà quên nợ bốn phương.

*Rừng thẳm duyên trao người hẹn lỗi,
Non cao ý gửi khách mơ đường !
Say xưa chỉ mấy tình Vương-giả,
Mà đê lòng quên nợ bốn phương !*

Trong một bài khác thi-sĩ Bùi-Khánh-Đản lại có ý tiếc Nhất-Linh đã xuống núi để Lan buồn, và thay lời Lan thương Nhất-Linh lắm. Thương vì :

Cánh mồi sao mong tìm lỗi giờ.. ?

lại thương cả Lan nữa :

Màu tươi đánh ở dưới màn sương !

rồi kết luận trách Nhất-Linh đã bạc tình cùng Lan mà chẳng nghĩ :

Trần mong nã tri Hạc mong trường !!

Các Văn hữu thi sĩ cũng muốn Nhất-Linh đoạn tuyệt với nàng Lan, Rừng sâu, Núi thẳm, Mây thu, để trả lại đời văn-sĩ với các bạn ở dưới bụi này. Nhưng nếu nàng Lan mà hiện thân vào ngõm bút của thi-sĩ Bùi-Khánh-Đản thì cũng là một việc khó nghĩ cho Nhất-Linh tuy Nhất-Linh

có rất nhiều việc khó nghĩ và Nhất-Linh thường vẫn nghĩ rằng việc chơi Lan, chơi Núi, chơi Rừng, chơi Mây, đều là một việc mơ mộng trong các việc mơ mộng khác ở cái đời mơ này. Dù có ai nghĩ thế nào thì hết thảy các việc mơ mộng ấy cũng chỉ là một giấc Mơ VŨ SƠN mà thôi ; nghĩ làm chi cho : Uông đoạn trường !

Vậy lại xin tặng Nhất-Linh bài thơ này nữa...

*Vắng vắng lung Trời lòng tám phuơng :
Nơi rằng : Quên nợ... ! Chỗ rằng : Thương !
Cố-nhân mỗi cành sao tìm gió ?
Văn-hữu mơ lan đê lạc đường !
Chàng biết Non Tiên dài Mộng... HẠC... !
Khách buồn chí lớn lụy Tình... VƯƠNG !
Bướm ong ai rệt nên lời thế ?
Vần vũ VŨ-SƠN uông đoạn trường !!!*

LÊ-DINH

TRUYỆN HAY THẾ GIỚI

TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG

In lần thứ 2

Nguyên tác của L. TOLSTOI
Bản dịch của Bảo-Sơn.

CON NAI TO'

Nguyên tác của M. K. RAWLINGS
Bản dịch của Bảo-Sơn

NỘI CỎ CỦA THIÊN ĐƯỜNG

Một tập truyện ngắn chọn lọc của
những văn hào quốc-tế, do Vĩnh
Sơn, Lang dịch.

PHƯƠNG-GIANG XUẤT BẢN

— NAM CƯỜNG PHÁT-HÀNH —



NỤ CƯỜI XUÂN

Thơ của D.

Giữa vườn ánh ổi tiếng chim vui
Thiếu nữ nhìn sương chói mắt trời
Sao buồn đầu xuân êm ái thế
Cánh hồng kết những nụ cười tươi

oºo

Ánh sáng ôm trùm những ngọn cao
Cây vàng rung nắng, lá xôn xao
Gió thơm pho phai bay vô ý
Đem đựng cành mai với nhánh đào.

oºo

Tóc liễu buông xanh quá mây miếu
Bên mẫu hoa mới thăm như kêu.
Niềm bâng khuâng giải trong không khí
Như thoảng qua mùi hương mến yêu

oºo

Này lợt đầu tiên thiếu nữ nghe
Trong tâm thăm nỗi khúc say mê
Mùa xuân chín ửng trên đồi má
Xui khiến lòng ai thay nặng nề

oºo

Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người
Chưa từng hẹn đến, giữa xuân tươi
Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy
Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười

D.

HƯƠNG CHIỀU

Thơ của ANH HOA



Một buổi chiều kia, em nhớ không?
Trời mây ngày ngắt như du lòng
Như đưa hồn lè vào trong mộng
Như thoảng gieo buồn xuống quang không.

* * *

Trên giàn khăn hoa lắn bóng cây
Bên bờ suối lượn sườn đồi mây
Em nằm lười biếng trong quên lãng
Đè mặc trôi đi nụ cười với ngày

* * *

Chợt thấy em, ta mừng lại ngờ
Hỏi em mơ mộng, em hay ta?
Vì ta hẳn đã cùng em mộng,
Đường tuy không tìm lỗi trả ra.

* * *

Chốn cũ, chiều nay, ta lại đến
Hương thừa còn nhắc dấu tiên xưa

ANH HOA



Mẫu văn hay

GIÀN ĐẬU

của HOÀNG ĐẠO

Duy nhìn lên, giàn đậu ván in lên vòm trời lam những chiếc lá xanh lục, những bông hoa màu tím nhạt; và bỗng nhiên cả một thời kỳ thơ áu hiện ra, đầy ý tưởng trong sách và ý muốn làm việc thiện.

Một vài con bướm lượn trong ánh nắng, chốc chốc bay xát lại gần giàn đậu; có con nhẹ nhẹ đặt mình lên một bông hoa. Duy trông như một bông hoa thứ hai, linh động, sẽ rung cánh rồi rời cành nhẹ bay lên không. Duy có cái cảm tưởng rằng con bướm đã bay từ hồi chàng còn nhỏ, ra vườn hái hoa đậu bên cạnh cô bé Thư; Cả giàn đậu như cũng sống từ thuở ấy; còn chàng, chàng vẫn là người học trò nhỏ tâm hồn đầy hoa và mộng. Là vì cũng như hồi còn nhỏ, chàng thấy sống ở đồi là vui và mong mỗi một tương lai hợp với lý tưởng. Duy cảm thấy vui sướng như trong hồn lại, bao nhiêu những vần đúc đều gạn sạch, chỉ còn cái bản tính tốt của tuổi xuân. Lòng nhiệt thành vị tha của chàng hồi còn đi học bồng bế sống bồng bế trong người và ý muốn thay đổi xã hội của tuổi thơ, Duy cảm thấy tha-

thiết như lời khuyên nhủ của thảm tâm.

Duy ngắm kỹ giàn đậu, thân cây mạnh mẽ cứng cáp, cành uốn theo cột vụt lên, chia nhánh, đậm chồi; chàng thấy trong đó một sức mạnh vô cùng, từ tốn và kiên nhẫn đi đến mục đích: đậm hoa ra quả, sống. Duy vui vẻ nhìn thấy bài học của cây, sau khi đã nhận được bài học của sách; chàng sẽ kiên gan theo đuổi công việc đã định cho đến lúc thành công. Ở trong vòng tài trí của chàng, chàng thấy cần phải làm hết sức để cải cách cuộc đời bên ngoài. Cùng với giàn đậu kia, còn biết bao nhiêu là giàn đậu khác, đương mạnh mẽ đậm hoa ra quả; cùng với chàng, biết bao nhiêu người đương băn khoăn lo lắng để đem đến cho người khác một đời êm đê hơn. Duy muốn giơ tay lên, như để chào những người ấy mà chàng chưa hề quên biết nhưng thấy gần gũi hơn là bạn thân.

Hoàng Đạo

GIÓ MÁT

Truyện ngắn của



truyện ngắn

NỬA ĐÊM cả nhà lục tục dậy đợi giao thừa. Ở ngoài sân đã bày một bàn thờ nhỏ. Trong nhà đèn sáng trưng, hương bay ngào ngạt. Trên một cái mâm có mấy đĩa mứt, một cái bánh chưng bóc sẵn và chai rượu mùi. Ông Chu khăn áo mới sì sụp lế. Bà Chu mặc rất chỉnh tề làm bộ mặt nghiêm nghị, đợi chồng khăn xong là bà vào lế. Sâm và Linh mặc áo dài. Sâm ngoài khoác áo pardessus, Linh quấn chăn bông, ngồi mỗi người ở một góc phòng.

Hương được Lan đánh thức dậy đang ngồi thử za trên giường mất hấp háy vì muốn ngủ lại, Lan dục:

— Mau lên chị, Ba và Mẹ đang lế. Mẹ quần áo mới vào.

Nghe chữ quần áo mới, Hương mở choàng mắt. Hương hoa cả mắt vì Lan mặc lộng lẫy quá! Trông Lan đẹp hẳn lên. Hương không ngờ em mình đẹp đến như thế, Lan biết ý chị, cúi đầu bén lên. Hương bảo:

— Lấy cho tao cái kiêng vàng ra đây.

Xuống nhà, Hương gấp Linh, Linh nhìn chị nói :

— Thật là vô nghĩa lý! Đang ngủ, rồi phải dậy deo kiêng vàng, đánh phấn rồi lại rửa mặt thay quần áo rồi ngủ!

Hương cho Linh giờ dạng triết lý
nên chỉ cười :

— Đầu năm mà phải bớt gần đi,
không có rong đù.

Sâm vui mừng kêu lên rất đột
nhân :

— Ô ! Thế mà được, sung sướng
thay !

Hương, Linh, Lan, không hiểu
anh nói gì. Nhưng cả ba cũng không
hỏi lại vì đã quen với những câu như
thế lắm rồi. Sâm hay nghĩ ngợi. Khi
tìm được cái gì thú thì chàng nói
phẳng ra và chỉ nói câu sau cùng nên
không ai hiểu gì. Sâm cũng biết thế;
nhiều khi chàng còn tìm những câu
thật vô nghĩa đối với người khác để
diễn tả ý mình. Hiện giờ Sâm đang
tìm một cách nói chuyện, mà chàng
gọi là “nguyên tắc”, để đem dùng
trong mấy ngày Tết. Nguyên tắc
chàng tìm ra rồi nhưng chàng chưa
chứng minh được là nó tốt và sắp
bỏ cái nguyên tắc đó thì chợt thấy
nó rất hay nên chàng kêu lên: “Thế
mà được ! Sung sướng thay”.

Lan điềm tĩnh nhất nhà. Nàng
cho gia đình mình kỳ quặc lắm, suốt
từ ông bố cho đến người anh cuối
cùng là Linh. Nàng lấy thế làm vui
nhà vui cửa. Lan tưởng mình phải
dàn xếp thế nào cho các nhân vật
trong nhà hiểu nhau. Nàng tin rằng
chỉ mình nàng ít nghĩ đến mình nhất
nên có thì giờ tìm hiểu tính nết của
anh chị. Mà họ thường cãi nhau chỉ
vì hiểu lầm nhau. Nhưng Sâm, chàng
cho Lan là một con bé không biết
già mà cứ lên mặt đao đức.

Đến lượt mình lễ, Hương suýt
soa thành kính như có vẻ tin chắc
rằng trên bàn thờ đang đầy ông bà
ông vài ngôi chung kiến ái lễ của
nàng. Lễ xong nàng khẽ thu vạt áo
đứng lên với bộ mặt buồn buồn. Trong

bụng Hương nghĩ thầm : « Vé buồn
này chắc làm mình đẹp lên nhiều
lắm, u tristem như chị Lý. Đôi mắt chị
đen và buồn quá ». Tự nhiên Hương
muốn có chị Lý dự vào giao thừa
đêm nay ở gia đình mình. Hương
tưởng tượng như chị Lý ngồi ăn bánh
chưng, nói chuyện với cha mẹ,
đề nàng được ngắm nghía bộ mặt,
dáng diệu. miệng cười êm dịu của
Lý và giọng nói ấm áp. Hương
nhận: « Mình phải bắt chị ấy hát. Đêm
giao thừa, khói ngây ngất, tiếng pháo
rền rĩ xa xa ; trời hơi lạnh, được
nghe chị ấy hát chắc tuyệt lắm.
Nhất là chị ấy ngồi gần mình cất
giọng buồn và nhớ nhung lên hát.
Chắc mình sẽ mơ rất nhiều ». Hương
mơ màng nhìn mâm bánh chưng, u
oải gấp một miếng lên ăn.

Bà Chu hỏi :

— Hương buồn ngủ không con ?

Hương lắc đầu, Sâm muốn
tỏ ra mình giỏi tâm lý :

— Không ! Giờ giao thừa mấy
ai mà không cảm thấy bâng khuâng
ấm áp trong lòng. Từ nhỏ đến lớn,
không biết bao nhiêu cái giao thừa
chồng chất vào trí nhớ chúng ta.
Năm nào cũng có gió lạnh, mù trầm
hương, những bão thờ tồ tiên, cảnh
gia đình xum họp để đón một năm
mới. Ai không bồi hồi ? Hương nó
không buồn ngủ đâu, nó trở nên mộng
mông đó Me à !

Hương uống một ngụm rượu,
khen anh và khen rượu nhân thè :

— Khá lắm !

Linh ăn rất khoẻ và tuyêa bỗ
rắng ăn nhiều đè, cả năm được ăn
nhiều. Bà Chu phải đứng dậy bóc
đến cái bánh thứ hai. Lan tin rằng
ngày mai Linh sẽ đau bụng. Ông
Chu đã hơi say rượu, ông nằm ngửa
trên cái ghế bành rộng, miệng hút

một điếu thuốc xì gà lòn. “ Gian phòng đầy khói trông ấm cúng quá ! . Ông nghĩ thầm. Men rượu bốc lên làm ông nhìn cái gì cũng mơ hồ. Bà vợ và mấy đứa con như chập chờn trước mắt ông, ông lấy thế làm đẹp lắm. Thế rồi ông nói huyên thuyên khen vợ đẹp, con đẹp vì kèn những chuyện vui về Tết. Thường khi say rượu ông Chu vẫn hay nói nhiều. Nhưng ông nói không nghĩ. Lúc tỉnh bà vợ đem vài câu “đặc biệt” của ông kè lại, ông giật mình đã nói những cái “dứ dội” đến thế. Tuy vậy ông cũng bảo « Cầu quái gì ? »

Ăn xong cả nhà sửa soạn ra chùa để về xông nhà.

Chưa bằng lòng về cách trang điểm của mình và thấy Lan mặc khéo quá, Hương chạy lên gác. Nàng mê mải ngắm mình làm đủ các điệu bộ để nếu sẵn dịp sẽ đem dùng. Có mỗi một mái tóc, mà nàng chải đi chải lại vẫn chưa vừa lòng. Ở dưới nhà ông Chu đã sốt ruột. Ông châm lai tẩu thuốc và hít một hơi dài. Tất cả đứng đinh ra cửa đứng đợi. Ngoài đường có loáng thoáng từng tốp người đi về phía chùa. Gió nhẹ nhẹ nhưng lạnh buốt. Bì Chu đứng sát vào ch่อง thủ thì nói chuyện. Sâm đã mặc quần áo mới, sửa lại chiếc “cà vạt” và đút tay vào túi quần đứng nhìn xem có bằng thiếc nữ nào không. Linh gọi to :

— Chị Hương ơi ! mau lên !

Đàn chó ở bên hàng xóm nghe thấy, thi nhau sửa ầm ĩ. Hương xuống vui vẻ nói :

— Tết thứ quá me nhỉ ! Đì chừ còn đợi ai ?

Ông Chu bà Chu vì hai con gái di trước, làm thành hàng ngang chiếm chỗ cả via hè. Sâm thông thả đi sau. Cuối cùng là Linh đi cách một quãng xa. Linh vẫn sợ cái

cảnh di đâu cứ kéo cả nhà đi nên bao giờ Linh cũng đi trước hay lui thui một mình ở dằng sau cố làm ra vẻ mình không có liên lạc gì với bọn đồng người ấy.

Đến chùa, Hương gặp mấy cô bạn. Nàng dề cha mẹ vào chùa lễ và hẹn sẽ vào sau. Lan và Linh theo ông Chu vào chùa. Sâm đứng lại vì chàng thấy trong bọn bạn của Hương có mấy cô trông hay hay. Sâm tiến đến gần, ngả mũ kính trọng chào :

— Tôi là anh của Hương !

Một cô vẫn đến chơi luôn tên biết Sâm, nói :

— Chúng tôi biết thừa anh rồi. Không phải tự giới thiệu nůa.

Sâm cười vì câu nói vừa rồi của mình, nhưng cô kia lại tưởng mình đã nói một câu khôi hài hay nên tiếp luồn :

— Giống nhau như đúc. Ai mà lẩn được.

Nói rồi phá ra cười. Sâm thấy thế mỉm cười :

— Thế mà nhiều khi tôi cứ yên trí Hương không phải là em tôi.

Nói chuyện được một lúc, Sâm liếc mắt vào trong chùa thấy các bà sì sụp lễ. Tự nhiên Sâm muốn tin đạo. hàng bảo mấy thiếu nữ :

— Xin lỗi các cô. Tôi phải vào lề.

Các cô gái cười khúc khích. Ai cũng chắc Sâm đã tìm thấy một giai nhân nào rồi.

— Tôi biết anh Sâm vào lễ ai rồi. Trông con mắt anh đủ biết.

Đi được vài bước Sâm quay lại mời :

— Các cô cùng vào lễ cho vui.

Tất cả nhao nhao lên :

— Cám ơn ! Cám ơn !

Trong khi nói chuyện, Hương dè ý đến cách ăn mặc của các bạn. Khi thấy mình đẹp hơn hết, Hương sung sướng nói :

- Người ta đi lễ vui quá nhỉ.
- Chuyện ! Người ta đã bảo vui như Tết.

Một cô nói :

— Ấy thế mà Tết nhiều khi lại buồn.

— Sao hả ?

— Tại vì mình cứ nghĩ đến hết ba hôm là hết Tết, Buồn không ? Nếu chúng mày không buồn, đó là chúng mày không da cảm. Sống phải nên nghĩ ngợi một chút, tâm hồn mới phong phú . . .

Hương lấy giọng thật dịu dàng :

— Mày nói lồ làm.

Cô kia tự nhận ngay :

— Đúng đấy.

Câu truyện kéo dài miên man như tất cả các câu truyện của những cô gái mới lớn lên . . .

Sâm vào chùa, ngồi xuống chiếu, làm nhầm khăn dề xin thề. Chàng nhầm mắt, lắng tai nghe tiếng rì rầm quanh chàng. Mùi hương ngọt làm Sâm mơ màng, chàng hít mạnh rồi thở ra khoan khoái. Những cảm giác cũ kỹ bỗng trở lại, rất mới làm Sâm thoáng có cảm tưởng đã sống lại những ngày thơ ấu. Chàng lại thấy như mọi khi, hình như chàng có thể đoán được những cử chỉ mình sắp làm, hình như đã có một lần chàng ngồi xin thề như thế này rồi chàng sẽ thề tay rất thề khi đó chàng sẽ làm đồ ống thề. Chàng hốt lại, chọn lấy một cái rồi đứng dậy.

Ngừng mặt lên. Sâm gấp một thiếp nứ. Mỗi nàng như mím cười. Sâm chắc lúc chàng giờ ống thẻ lên rồi nhầm mắt lại chàng có vẻ khôi hài. Sâm luống cuống như người thường không có ai nhìn mình, không cẩn giữ gìn, bỗng nhận ra có người đang quan sát mình.

Sâm đứng dậy tìm đến chỗ lấy thẻ. Chỉ có cái nhìn vu vơ của thiếu nữ, Sâm tự nhiên tin không bao giờ lạc được nàng. Hình như một ngày kia Sâm lại gấp nàng như chàng vẫn gấp những người quen thân. Sâm không biết rằng vô tình chàng đã tin như thế ; chàng thản nhiên chen vào đám đông. Trên cao mấy vị Phật thếp vàng sáng loáng đang lim dim mắt, nở một nụ cười rộng lượng nhìn xuống chàng, khói hương xanh lam quấn quít leo lên thân Phật rồi tỏa ra chung quanh mặt thếp vàng của nhang vị Phật. Sâm hết cả thản nhiên, tim chàng xao động nhẹ lên vì chàng mới chợt nghĩ ra rằng mình chưa biết mặt thiếu nữ thế nào. Sâm lo lắng nhìn quanh như sợ thiếu nữ biến mất. Nhưng khi thoáng thấy thiếu nữ đang đứng gần Sâm dè lấy thẻ, Sâm làm bộ thản nhiên như không. Tuy mới nhìn thoáng, Sâm đã ghi hết cả vẻ mặt, dáng người của thiếu nữ, rồi trí tưởng tượng của Sâm thêm thắt rất nhiều để cho nàng đẹp thêm lên. Sâm đến gần thiếu nữ, giờ chiếc thẻ của mình ra, nói rất lễ phép, trong cái lễ phép đó Sâm đã cần thận cho thêm một chút gì như chế nhạo :

— Hình như cô vừa đánh rơi chiếc thẻ ?

Thiếu nữ quay lại ngạc nhiên. Trong đôi mắt nàng, Sâm thấy rõ ràng nàng đã hiều ý định của Sâm

và hình như nàng cười cái ý đó.
Bằng một giọng ấm, càng ấm hơn
trong mùi hương ngào ngạt của
ngày Tết lạnh, nàng nói thong thả :

— Ông đưa tôi xem.

Sâm sung sướng ngắm nàng
chăm chú nhìn sổ thè. Mùi thơm
nhẹ ở tóc nàng tỏa ra. Neón tay
nàng vinh xắn cầm chặt lấy lá
thè. Sâm thì thầm qua vai nàng :

— Không phải của cô đâu.

Thiếu nữ mỉm cười rằng nàng
trắng muốt, nàng ngược mắt nhìn
Sâm :

— Sao ông biết là không phải
của tôi ! Tôi tin rằng là thẻ này
của ông. Xin trả ông, cảm ơn
ông.

Sâm yên lặng nhìn nàng đi ra
cùng bà mẹ và mấy người thanh
niên. Tài gợi chuyện lần này
thật không giúp chàng được tí nào.

Lúc vào, Sâm trở nên nghiêm
trang. Chàng đi bên cạnh Hương
không nói một tiếng đùa nghịch nào.
Chàng tả cho Hương và Lan nghe
bằng một giọng cảm động, cảnh êm
đềm của tối ba mươi đi lễ chùa.
Hai chị em thỉnh thoảng cười vang
vì cứ yên trí rằng Sâm đang giờ
giọng khôi hài. Hương luôn luôn
khen anh ăn nói có duyên, Hương
khen vì muốn Sâm khen lại mình
như mọi khi. Hương vẫn thấy
thú khi được anh khen vì Sâm khen
rất đúng chỗ. Nhưng Sâm vẫn điềm
nhịn nói những câu không dấu
không đuôi.

Hương và Lan không hiểu gì
cả vì Sâm không nói một tiếng
giờ về thiếu nữ chàng gấp. Hai chị
em cũng như mọi lần, đều không
đè ý và tiếp tục nói như thường.

oºº

Sáng hôm sau trời bót lạnh.
Linh ngăn ngại mãi mới ra khỏi
chăn, sò chăn vào guốc. Linh ra
đứng dí mũi vào cửa kính nhìn
xuống sân, tay sờ mẩy cái mỵ
trên mặt, thở dài :

— Thế là mình mười sáu tuổi
rồi ! Vẫn học dốt như bò !

Con mèo đen tuyển ra cọ mình
vào chân Linh khe khé kêu. Linh
lôi chiếc chăn bông ở trong giường
ra, trải lên chiếc ghế hành quần
mình vào đó rồi ôm con mèo, nằm
lim dim ngủ lại. Tay Linh dề
lên lưng con mèo, khe khé vuốt.
Hương dậy từ lâu, mặc áo xong
liếc sang buồng Linh và Sâm. Nàng
thấy Sâm đang thắt lại đôi giày
giày còn Linh chưa mặc áo gì cả,
vẫn còn lim dim ngủ với con mèo.
Nàng kêu lên :

— Linh ! Sao Linh thích con
mèo ấy thế ? Bàn chết đi đấy.

Linh ầm ừ, tuy Linh đã thức
hỗn hoi. Hương bảo :

— Dậy mà mặc quần áo đi !
lười lợ !

Linh phát cáu nói to :

— Đè làm gì ?

— Lại còn đè làm gì nữa ! Tết
thì mặc quần áo đẹp chứ sao !

— Linh không cần Tết.

Hương cười to :

— Thằng này điên rồi ! Không
cần Tết !

Sâm hỏi :

— Sáng nay đến những nhà ai ?

Hương trả lời :

— Các bác các chú, họ hàng
và vân vân.

Linh tung chăn dậy :

— Phiền nhiều quá. Lại phải đi. Nhưng mình được tha hồ chém mứt kẹo, kè cúng bô công, lại còn được tiễn tiễn nữa!

Linh chạy vội đi thay quần áo. Hương và Sâm đứng khen nhau về dù mọi phương diện với một giọng gần như cái nhau. Một lúc sau Sâm tuyêt bối :

— Nói chuyện với đàn bà hỏng cả óc!

— Anh không được vơ dưa cà nấm!

Hương không giận, chỉ khinh thường câu nói của anh, nàng cho rằng anh vẫn trẻ con chưa hiểu hết « việc đời ». Nàng ngạc nhiên không hiểu tại sao ở nhà, từ Sâm cho tới Linh, ai cũng muốn trêu tức nàng, còn người ngoài ai cũng mến nàng, nhiều chị học hơn Hương đến ba bốn lớp vẫn thích làm quen với Hương. Còn những bạn ngang tuổi Hương thường hay ghen vì Hương đẹp. Nàng chắc mình có một vẻ đẹp vừa cao quý vừa dịu dàng. Chẳng thể mà đi đến đâu Hương vẫn thấy nhiều người quay lại nhìn nàng. Nhiều khi nhìn một cách vô lẽ, nhất là mấy ông thanh niên. Mấy ông lớn tuổi thì lén đưa mắt một cách kín đáo. Các bà, các cô không cần giữ gìn gì cả, họ ngắm nàng với con mắt vừa so sánh vừa thèm muỗn. Tuy vậy nhiều lúc Hương hỏi dò anh :

— Không hiểu trong Hương họ có buồn cười không, mà đi đâu họ cũng nhìn !

Nàng biết rằng tại mình đẹp, nhưng nàng cứ hỏi. Sâm biết em muốn mình khen, nhưng Sâm thấy cái lối hỏi dò thế rất

đáng ghét. Anh trả lời miễn cưỡng :

— Tại vì Hương đẹp chứ có gì là lạ.

— Thật à ?

Sâm bức túc :

— Không !

Những cảnh như thế này được diễn đi diễn lại luân, mỗi lần khác lần trước một chút. Hoặc câu hỏi của Hương đổi đi thành : « Anh trông Hương có lố không ? », hoặc câu trả lời của Sâm khác đi một ít và lần nào Sâm cũng thấy khó chịu. Chàng không hiểu « đầu óc Hương làm việc ra sao » mà hỏi thế.

Cuộc đi thăm họ hàng bắt đầu. Đến đâu Hương cũng tỏ ra là một cô gái dịu dàng. Nàng vô tình bắt chước cái giọng nũng nịu mà nhiều cô gái vẫn dùng với nhau trong đó có đầy những tiếng « Mình như thế này » « Mình như thế kia » hay « Ngày xưa mình... ». Chỉ riêng đối với bạn gái là Hương dùng tiếng mình. Đối với bạn trai, Hương có nhiều cử chỉ hay lời nói mà Sâm thấy rất kỳ khôi. Nàng trở nên nổi khoác. Mới học đàn đến quyền thứ hai mà cứ điềm nhiên bảo mọi người rằng mình đã học quyền thứ tư rồi. Sâm nghe thấy cầm chén nước lên nhăn mặt uống làm nhiều cô trưởng Sâm không biết uống nước chè. Cứ khi Hương ăn nói ngày thơ làm Sâm phát cáu, nói những câu sống sượng. Chỉ vì cái còn con này mà Sâm thành một nhân vật khó hiểu đối với một số các cô. Còn những chàng trai khác họ không để ý ti mỉ đến điều đó. Họ coi Sâm là người bạn vui tính hay khôi hài... Sâm nhiều lúc tỏ ra đúng đắn, nghiêm trang với đôi mắt có vẻ suy nghĩ lung лám, nhiều lúc chàng rất

nghịch. Hương tin anh lúc ra về nghiêm nghị chỉ là lúo anh đóng kịch. Nàng thấy Sâm đóng kịch khéo chả kém gì khi Linh giả vờ ngạc ngầm. Sâm rất lễ phép chúc :

— Thưa hai bác, năm mới cháu chúc hai bác buôn bán phát tài quanh năm...

Hương nhìn, đôi mắt tinh nghịch bảo thầm: "Khá lắm, đóng kịch giỏi đấy!" Hương cười khi Sâm cau mày ra hiệu cho Hương đừng nói hồn láo.

Đến chiều, Sâm ngồi sẵn ở phòng khách để xem mặt "chị Lý" mà Hương khen đẹp. Hương và Lan loay hoay xếp đặt bàn ghế, bánh kẹo. Hương làm rất chăm chỉ, đó là sự lạ vì mọi khi nàng lười nhất nhà. Bao giờ cũng vậy cứ mời bạn là Hương thành siêng nẵng. Linh vẫn tức chị vì cái tính ấy, tội gì mà mời đến cho họ ăn uống, để cả nhà (nhất là Linh) ăn có phải lợi hơn không? Thu xếp xong xuôi Hương hỏi anh :

— Đẹp không?

Gian phòng sáng
hắn lên. Màu
khăn trắng lấm
tắm những cốc
thủy tinh trong
suốt. Những
cánh hoa đào
màu hồng nhạt
rơi xuống gạch
hoa. Những cái
bánh ngọt nằm
ngon lành ở giữa
bàn. Hương
đứng cạnh anh,
đưa mắt ngắm



công trình minh. Sâm không dè ý đến những câu nói của Hương lắm vì đang ngạc nhiên thấy Lan đẹp hơn mọi ngày nhiều, thân người nàng đều đặn. Lan có vẻ sống đời bên trong nhiều hơn. Các ban Lan đều thông minh và học giỏi. Họ ít ăn và nói ba hoa. Thật khác hẳn bạn Hương: một bầy bát nháo mỗi người một tính. Hương quen dù các hạng.

Hương thấy anh không đáp, nàng cau mày tỏ vẻ không cần đến ý kiến của anh. Hương ngồi xuống ghế, ngừa đầu lên hai tay khoanh sau gáy, nói to :

— Có làm cũng có khác! Gian phòng đẹp hắn lên.

Vô tình Sâm trả lời :

— Đẹp!

Chàng nhìn màu áo của Lan nói tiếp :

— Lan ăn mặc khéo quá. Nhất là người Lan đều, anh thích vẻ đẹp của Lan hơn Hương.

Lan quay cổ lại mím cười :

— Thế à?

Hương vui vẻ đoán :

— Vậy
ngày sau anh
sẽ yêu một
cô có cái
người đầy
đặn.

Nghĩ một
lúc, mắng
nhìn và o
diều thuốc
lá, Sâm tiếp:

— Thị aj
chả thích
như vậy?

Hương đứng dậy đi đi lại lại trước mặt Sâm hỏi :

— Anh trông Hương có nguyệt nghiệp không ?

Sâm không thích nhìn Hương lâu. Nếu nhìn lâu, thế nào Sâm cũng tìm ra một vài cái đáng ghét như một đường áo hơi chêch, cái cổ áo có nhiều ghét bẩn, cái mũi bóng... Sâm khó chịu trả lời :

— Tôi nói một câu này, lần sau Hương đừng hỏi gì lôi thôi nữa : Hương đẹp lắm !

Rồi Sâm kẽ ra tên những anh chàng mà Sâm nghi ngờ yêu Hương. Chàng bảo Hương có ngần ấy người mê, Hương hơi đỏ mặt nói :

— Anh vớ vàn quá !

Trong bụng Hương sung sướng. Nàng biết anh đã nói thật. Chính Hương cũng nhận thấy có nhiều người yêu nàng hay ít ra cũng mến nàng. Nghĩ thế, Hương không tìm ra câu nào để nói nữa. Tự nhiên cả ba người ngồi yên lặng như chờ đợi. Bỗng có tiếng chuông ở ngoài cổng. Hương vội đứng lên để chạy ra mở cửa kính thò đầu ra ngoài một cái, rồi đóng sập ngay lại. Hương chạy qua mặt Sâm đi ra cổng, áo gấm màu vàng loáng lén, mùi nước hoa tỏa ra, Sâm nhăn mũi ngửi.

Ở ngoài cổng có người nói vui vẻ. Cửa phòng mở ra, Hương bước vào trước, bước đi nhẹ nhàng, mỉm cười. Lan và Sâm nhìn nhau, hiểu rằng Hương đang tìm dáng điệu đẹp. Hương đứng bên cửa nhường lối đi cho mọi người với một vẻ mà Hương cho là đẹp cao quý. Một thiếu nữ

và hai thanh niên bước vào. Sâm ngạc nhiên : Đúng là thiếu nữ chàng gấp hóm qua. Nàng mặc chiếc áo ‘xan-xanh’ làn tóc mây ngắn ôm lấy khuôn mặt đều và cái cổ trắng. Lý nhìn Lan và Sâm gật đầu chào. Nàng chợt nhớ đến đêm qua và mỉm cười.

Hương lấy giọng thật êm giớ thiệu mọi người. Lý cúi đầu, mặt vẫn thản nhiên như không :

— Rất hân hạnh.

Hương giới thiệu hai thanh niên kia tên là Tiên và Nam. Sâm bắt tay hai chàng rất chặt đẽ tỏ ý thân thiện. Sâm có tính mới gặp người nào lần đầu chàng cũng không ưa ngay, Khi nào quen lâu Sâm mới hết ghét người đó. Vì có tính ấy nên mới gặp Nam và Tiên chàng cố làm ra vẻ thân mật đẽ mình khỏi ghét, hay ít ra khỏi lộ vẻ không ưa hai chàng kia.

Nam mặt nghiêm nghị, đôi lông mày hơi cau lại. Mắt thì lại âu yếm nhìn Hương, như là nàng đã thuộc về Nam rồi. Chàng mỉm cười rất thong thả, một bên mép hơi cong xuống trông như cười mỉa. Nam bắt tay Sâm rồi không cần đẽ ý đến ai cả, đứng đinh đinh đi sau Hương vào bàn ngồi. Đối với Nam, các chàng thanh niên khác không có gì đáng chú ý cả.

Một lúc sau Vân, bạn Hương đến. Nàng nhìn thấy có người lạ thì hơi ngập ngừng ở cửa. Hương vội chạy ra kéo Vân vào. Vân liền tươi cười, uyển chuyển bước, vạt áo dài màu vỏ trứng rợn lên thành nhiều làn sóng. Đôi mắt rất lắng của Vân

nhin nhanh qua mặt mày chàng ngồi đó và Vân lại mỉm cười. Ngày thường Vân coi Hương chỉ vào bậc em nàng. Nói chuyện Vân thường lựa những truyện Hương thích đem ra nói. Hương đối với Vân ngoan ngoãn lắm. Nàng ngồi thu tay vào dùi nói kéo dài giọng ra cho thêm ngây thơ. Mắt Hương nhìn với một vẻ dịu dàng. Muốn dịu dàng hơn Hương đưa mắt lùi lùi, tròng lè đờ như mắt con trâu ăn no rồi, đang nằm thong thả nhai lại cỏ. Ngày mới gặp Vân, Hương bắt nàng hát. Vân kh ng từ chối được, phải hát vậy, lúc hát Vân rất say mê theo nhịp điệu của bài hát. Nàng không chú ý đến gì chung quanh nàng. Đầu Vân vỗ tinh lắc lư theo ngón tay đánh nhịp.

Tất cả nâng cốc mời nhau rồi đưa lên miệng uống. Câu truyện bắt đầu hoạt động.

Trong khi ở dưới nhà tụ họp ăn uống, Linh ngồi một mình ở bàn học trên gác. Linh rất chăm học. Ngày tết Linh cũng định đi chơi mà không biết đi đâu cả nên lại ngồi học. Linh rất ghét bạn bè đến nhà chơi. Bạn Linh thường bị Linh nói thẳng vào mặt rằng « đi về đi ». Được cái là những anh bạn đó không mấy khi tin Linh nói thật nên họ vẫn kéo đến chơi. Họ cho Linh là giàn vì học nhiều quá. Lan tức hóe những bạn Linh bị đuổi nên Lan cãi nhau với anh luôn. Lan khuyên Linh bằng một giọng cầu kinh rằng người ta cần có bạn bè. sống một mình là người ích kỷ, và lại những bạn ấy có mắt dày gì đâu mà đuổi Linh yên lặng nghe, nhưng chịu không thể hiểu tại sao lại cần phải có bạn trong

khi họ đến chỉ làm phiền Linh và gia đình Linh, vì vậy Linh vẫn đuổi bạn đi, thỉnh thoảng Lan lại bệnh những người bị đuổi và Lan Linh lại cãi nhau.

Linh kéo ghế, dạng hai chân ra, đút chiếc ghế vào giữa rồi ngồi xuống. Mặt Linh làm ra vẻ lạnh lùng không thèm đề ý đến những cuộc vui chơi, đến ngày Tết tưng bừng. Bàn học của Linh bừa bãi, sách xếp thành từng đống, chứ không phải thành từng chồng. Linh cho rằng xếp lại thì mất công và mất thời giờ. Nếu xếp lại lúc lôi ra học sách vở lại bừa bãi, chi bằng học xong là chất đống.

Linh rút một quyển sách một cách cầu kính tuy Linh không giận ai cả. Cầm cái bút chì, Linh hý hoáy dịch một bài Anh văn ra Pháp văn. Đến một chỗ khó quá, Linh cầm tập giấy giáp đi xuống nhà dưới định hỏi Sâm. Nhưng khi thấy lố nhố nhiều áo màu và mẩy cái đầu tóc uốn đang làm một cái gì vui lắm, Linh lại quay lên gác. Tiếng cười nói vang vẳng đưa lên. Có lúc Linh lắng tai nghe tiếng hát của mấy thiếu nữ. Linh dùng định học, thỉnh thoảng lại nhìn xuống đường cười gần một mình như có vẻ thú vị lắm.

Một lúc sau Linh suy tính thấy mình ngồi trên gác bị thiệt thời nhiều quá trong khi mọi người đều ăn uống thỏa thích. Linh lần mò xuống nhà chọn một cái ghế, đem đến gần bàn ăn và thản nhiên ngồi nhìn mọi người. Không thấy ai nói gì. Linh chọn một chiếc bánh ngọt đẹp và to nhất, ăn một cách ngon lành.

Mọi người hơi ngạc nhiên một chút, nhưng khi thấy Linh không nói

gi và chỉ ăn thôi, họ lại nói chuyện như thường. Tuy bộ mặt Linh khinh khỉnh, mấy cô ngồi đó thỉnh thoảng hỏi Linh rất ngọt ngào tử tế. Họ hơi lấy làm lạ tại sao có anh chàng kỳ khôi như thế. Vì cái vẻ mặt kỳ khùng cẩn ai cẩn của Linh nên các cô lại càng tò mò hỏi chuyện. Linh mãi ăn chỉ trả lời tiếng một, giọng hơi cao kinh và ngượng nghịch.

Ăn đã hơi chán, Linh hỏi Vân, vì Vân ngồi ngay trước mặt Linh :

— Chị học đến lớp gì rồi ?

Linh chăm học nên gặp ai Linh cũng dò hỏi sức học của người đó. Vân âu yếm nhìn Linh để trêu Linh. Nàng trả lời :

— Năm nay tôi thi tú tài.

— Phần thứ nhất phải không ?

Linh có quan niệm rằng con gái học không giỏi bằng con trai vì cứ lo trang điểm và mơ mộng vẫn vơ (điều này Linh suy ở Hương ra) Linh hỏi đến trước ngay Vân chỉ thi phần thứ nhất. Vân nói :

— Vâng. Anh học lớp gì ?

— Tôi học dốt. Dốt như bò !

Hương cau mày nhìn Linh :

— Sao mày không thè ăn nói nhã nhặn hơn một chút ?

Tự nhiên Hương cười, chỉ vào mình nói tiếp theo :

— Nhã nhặn như ta đây chẳng hạn !

Linh cười gằn :

— Thế là Linh nhã nhặn lắm còn gì nữa.

Vân và mấy người khách đều cười. Chỉ có Sâm, Hương và Lan không cười và không hiểu tại sao mọi

người có thể cười được khi mà Linh có những cử chỉ chướng mắt như thế.

Linh yên lặng ăn no rồi Linh chăm chú nhìn vào mồm người nào đang nói và lắng tai nghe. Sâm khó chịu hộ mấy người đó, bảo em :

— Mày ngồi ngây người ra làm gì ?

— Nghe chuyện.

— Chuyện có gì đâu mà nghe ?

Nhưng Linh cũng cảm thấy mình ngồi đó là thừa, và lại cứ nghe chuyện và nhìn mọi người không thôi cũng không tiện. Linh leo lên gác ngồi học.

•••

Hương đã gặp Nam ở nhà Lý nên biết chàng hát hay. Hương nhỏ nhẹ yêu cầu Nam hát một bài. Nam cầm đàn gảy vài tiếng, mồm từ chối. Mọi người lại mời. Nam lại nhún nhặt từ chối. Vân nói :

— Anh Nam hát đi. Tôi nghe giọng nói của anh tôi biết anh hát hay lắm.

— Có gì đâu, tôi hát thường, rất thường.

Sâm thấy Nam bức bình lầm. Chàng tưởng tượng các ý nghĩ của Nam đều bằng gỗ cả nên mới chae như vậy. Từ lúc này tranh luận với Sâm về một vấn đề gì đến chỗ bí, mà Sâm nói đúng thì Nam chỉ đáp bằng một câu mập mờ :

— À ! Có thè lầm..

Câu đó chỉ tỏ ra Nam không chiến thắng Sâm mà nhận lời Sâm là đúng vì không muốn cãi nhau nữa. Những câu nói của Nam hình như đã được nghĩ từ lâu rồi và nghĩ rồi thì

ít khi Nam chịu thay đổi. Vì thế Nam nói gì, các thiếu nữ đều khôn khéo lắng ra truyện khác dè khỏi cãi nhau dài giờ.

Sâm nhìn Vân đang mồi mọc Nam hát, đầu Vân hơi ngừng lên nhìn Nam, tóc Vân sõa xuống vai, mồm Vân tươi cười. Chàng nói :

— Thôi chị Vân hát đi vậy. Chị hát hay lắm mà.

Hương cũng khen lấy khen dè theo Sâm. Vân bằng lòng hát, Nam lúc này ngồi yên nhìn Vân. Chàng vẫn đợi mọi người nói thêm ít nữa thì chàng hát. Như vậy bài ca sẽ được chú ý nghe hơn. Bây giờ Nam có cảm tưởng bị bỏ rơi và.. hình như cả Hương cũng quên phắt mắt chàng. Nam mỉm cười, một bên mép lại chửi xuống. Nam ôm lấy đàn gảy, lể phép mời Vân hát.

Vân bắt đầu lấy ngón tay trỏ đưa lên đánh nhịp, đầu hơi lắc lư theo. Một lúc sau đầu Vân theo đúng đà tay, Vân hát bằng một giọng nhẹ cao như gió. Mọi người yên lặng nhìn xuống bàn nghe, kính cần như nghe một bài kinh. Tiếng hát dứt, Nam vỗ tay



khen luộn mồm rồi chàng vừa ca vừa hát. Mắt thỉnh thoảng liếc Hương, mỉm cười. Lý không chú ý nghe vì nàng nghe Nam hát đã nhiều lần lắm rồi. Nàng thì thầm hỏi Sâm một câu gì Sâm nghe không rõ. Chàng chỉ thấy mùi thơm âm ấm, hình như ở môi bay ra như mùi thơm của những cánh hoa hồng đỏ dịu.

Tường-Hùng



BUỒI CHIỀU

Tân đi dọc theo hè phố H.T.T. Tân là một thanh niên vào khoảng 25, 26 tuổi. Người minh khảnh cao hơn một trung bình. Khuôn mặt dài, cầm hơi nhọn, gò má cao. Khi đi bộ một mình hay chỗ đông người Tân luôn luôn nhìn thẳng, đôi mắt nhỏ và sâu, lạnh lẽo thoảng ánh bướng binh khiếu chàng có một giáng cả quyết đặc biệt. Quần áo hàng đắt tiền gọn ghẽ và nhã nhặn. Tân rất lưu ý đến cách phục sức. Chàng hơi tự kiêu vì biết ăn mặc lịch sự.

Hiện giờ chàng có vẻ suy nghĩ. Đôi môi chùng hơi mím, hai cạnh môi cong xuống phía dưới làm chàng già hẳn đi mấy tuổi. Tân thở dài rất nhẹ và kín đáo. Trời về chiều, dịu và mát đối với khí hậu của Saigon. như trí óc Tân không mang tới cái đẹp của cảnh vật.

Tâm vừa đến thăm ba chàng về.

Tân sinh trong một gia đình công chức, tuy không sung túc nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Thủa nhỏ khuôn mặt Tân hao hao giống ông P., ba Tân. Tân không tra mọi người khen chàng giống bố như lốt. Khi cùng ông P. đến thăm bạn hữu của ông, Tân hay

đỏ mặt khó chịu vì phải nghe những câu nói: «Con toa trông dinh ngộ đáy chứ ! không khéo rồi lại giống bố. Đôi mắt kia rồi thì phải biết».

Ba Tân hay cười và cười rất to. Đối với phụ nữ ông có vẻ săn đón quá đáng. Ông nói nhiều, hơi thô lỗ và không được tinh tế lắm trong cách giao tiếp. Ngay hồi còn nhỏ Tân cũng đã tự hào là lớn lên sẽ không giống ba chàng.

Ba Tân thuộc hạng người không ưa suy nghĩ và hình như lúc nào cũng sung sướng tự mãn. Ông rất dễ dãi với con cái và rất tự hào về Tân, đứa con đầu lòng. Đi đâu ông cũng dắt Tân đi theo nên tình cờ có khi Tân được dự vào những cuộc vui chơi của người lớn như tiệc tùng và đánh bạc.

Tân nhớ mãi những buổi chiều thứ bảy đứng tận lan can nhìn xuống đường phố, trong khi ba Tân và mấy ông bạn đang xoa mặt chược ở phòng trong và cười nói ầm ĩ. Họ nói đến các thứ chuyện «ma-phán» và các tí nhau», chuyện sắp đặt tương lai cho con cái. Tuy bị đuổi ra lan can đứng hoặc xuống nhì dưới chơi, Tân vẫn nghe được những chuyện

mà đáng nhẽ một đứa trẻ không nên biết tới.

Có lần Tân đứng tự cầm vào lan can, hai tay ôm lấy đầu khóc một mình. Chàng cảm thấy rất khổ sở giận dữ và xấu hổ mà chẳng hiểu tại sao. Nhìn theo những hạt nước mắt tuôn lá chảy và rơi xuống hè phố. Tân muốn ngừng mà không được.

Cô lẻ vì Tân vừa nghe thấy ba chàng nói oang oang với các bạn :

— Các toa có biết không? Hôm qua ma-pham hỏi moa tại sao lưỡng dưa về thiếu. Moa phải to tiếng em mới chịu thôi không kèo nhèo».

Thực ra ông đã im lặng khi mẹ Tân trách móc ông ầm nhà, ông cũng van lơn mẹ chàng, nói khe khẽ để người nhà và các con khỏi nghe thấy. Tân đã khóc vì đã khám phá ra sự giả dối của người lớn, buồn vì trong gia đình có sự bất hòa hay xấu hổ vì mơ màng cảm thấy sống như ba chàng là xấu xa? Có thè tất cả những nguyên nhân đó đều có lý.

Từ khi nhớn và có nghề nghiệp tự lập, Tân không cùng sống với đại gia đình. Rất ít khi chàng về thăm nhà. Hai ba tháng liền ba mẹ Tân cũng chẳng có dịp giáp mặt chàng. Không phải là Tân bỏ ngoài tai và coi thường những lời trách móc của mẹ chàng. Lúc mới đầu Tân có cảm thấy hối hận chút ít, nhưng đến một hôm, Tân dương sốt và kinh hãi thấy chàng thản nhiên và gần như lạnh lùng ngồi nghe mẹ chàng kêu ca. Tim chàng đã cứng rắn; chàng hơi lè ngại vì sự thay đổi đó trong tâm hồn, nhưng đồng thời chàng cảm thấy vững tâm, tự do, thoải mái hơn. Chàng tự do, không đa cảm quá đỗi ng głõng một số bạn chàng.

Nhưng tim chàng không cứng và khô khan như chàng tưởng. Chứng cứ là trong buổi đến thăm gia đình chiều hôm nay, nỗi xúc động vụt hiện trong tâm hồn chàng, bất ngờ và mạnh mẽ người sức tưởng tượng của chàng.

Khi Tân bước chân vào phòng khách, cả nhà đều di vắng. Mây căn phòng vắng tanh và lặng lẽ. Ánh nắng chiều soi vào tận trong nhà. Tình cờ qua cửa sổ thông hai căn phòng, Tân nhìn thấy ba chàng ngồi ở phòng trong.

Tân lặng người và chàng như chôn sâu xuống đất. Chàng cố né tránh nỗi xúc động và cố giữ tâm hồn bình tĩnh. Lần đầu tiên trong mấy năm gần đây, Tâm cảm thấy rõ rệt là ba chàng đã già rồi. Ông ngồi yên lặng, đầu hơi cúi nhấp mắt lại, mi mệt mỏi, bất động trong lòng mắt trũng sâu, trán lấm những vết nhăn, chàng không tin vào những gì mắt chàng nhìn thấy. Có một sự cách biệt vừa buồn bã vừa đáng sợ giữa hình ảnh người đàn ông già nua — ba chàng hiện nay — và hình ảnh quen thuộc như bất di bất dịch chàng mường tượng ngay ra mỗi khi nghĩ đến ba chàng : trẻ trung, da dẻ hồng hào, cặp mắt neo neo ranh mãnh mỗi khi nói được một câu chọc ghẹo làm đỏ mặt một người đàn bà.

Thực ra không phải vì thấy ba chàng già mà Tân bị xúc động thế, Tân phải tự thú nhận là ảnh hưởng của thời gian đến ba chàng đã thắt chặt hơn sợi dây liên lạc về tình cảm giàngh buộc ông và chàng, nhưng đó chỉ là một tình cảm thương hại không hơn không kém.

Lý do yêu xa đã tạo ra xúc động

lợn lao dở trong tâm hồn Tân có một ý nghĩa quan trọng gấp trăm ngàn lần và không phải chỉ liên quan đến chàng và ba chàng. Chàng đã khám phá ra chàng đã «nhìn» ba chàng với một góc cạnh sai lầm. Chàng đã ghét ông, khinh lối sống của ông là vì chàng quá lệ thuộc vào quan niệm «ông là người sinh ra chàng». Chàng đã đòi hỏi ở ông quá nhiều. Chàng muốn ông phải là một kiều mẫu để chàng noi theo, chàng tha thiết mong ông tìm hiểu chàng. Đặt quá nhiều tin tưởng vào ông nên khi lớn lên, biết suy nghĩ Tân đã thất vọng. Ba chàng chỉ là một người tầm thường, có đức tính nhưng cũng có rất nhiều tính xấu và nhược điểm.

Tại sao chàng chỉ coi ông là một người đàn ông, một người? Nếu chàng biết sớm hơn, chắc rằng chàng đã không có những quan niệm quá

bị quan. Chàng sẽ cảm thấy gần mọi người hơn, rộng lượng đối với ông đối với gia đình và cả với chính chàng. Chàng sẽ không quá khắc kỉnh và cô độc như hiện giờ.

Tự nhiên Tân muốn nói với ba chàng vài lời an ủi êm dịu. Nhưng chàng vẫn cứ im lặng ngắm ông, tim thắt lại.

Nghe thấy tiếng động ba Tân ngừng đầu lén. Ông nhìn Tân mỉm cười yếu ớt. Một phút trôi qua và không ai nói một câu.

Đoạn như một cái máy, Tân quay người rời khỏi căn phòng. Tân không hé môi vì chàng biết không thể diễn tả đẽ ba chàng hiểu sự thay đổi lớn lao vừa xảy đến trong tâm hồn chàng.

DUY LAM

CÁC BẢN MUỐN CÓ
ĐỦ BỘ
VĂN-HÓA NGÀY-NAY
XIN HỎI TẠI
NAM - CƯỜNG
Nguyễn-Thái-Học — SAIGON

MỐI TÌNH CHỚM NƠ...

Nguyên tác của L. TOLSTOI
Bản dịch của BẢO - SƠN

MỘT buổi trưa về mùa gặt, Dì Cát, em Xuyến và tôi ra ngồi ở vườn, trên cái ghế chỗ chúng tôi thích nhất, dưới bóng cây tỵ-lan, bên bờ suối trông ra rừng và cánh đồng. Đã ba bốn hôm không thấy Sách đến, và trưa hôm ấy chúng tôi có ý chờ vì ông quản lý nói rằng Sách có hẹn đến thăm đồng. Vào khoảng hai giờ, chúng tôi thấy Sách cười ngụa ở ngoài đồng lại. Dì Cát bảo người nhà đem anh đào ra, vì Sách thích anh đào lắm. Dì nhìn tôi nín cười rồi ngả lưng xuống ghế thiu thiu ngủ. Tôi bẻ một cành tỵ-lan; nước ở lá và vỏ cây làm ướt tay tôi; tôi vừa đọc sách vừa quạt cho Dì Cát, thỉnh thoảng lại liếc mắt trông lên con đường Sách sắp sửa đi qua. Dưới một gốc cây cỏ-thụ, em Xuyến đương lui hui dựng một giàn cây cho búp-bê. Trời thì nóng, không khí im-lìm, khó thở, mây đen dày đặc, tự sáng muộn có cơn bão.

Buổi trưa mây đã bắt đầu tan dần ở chân trời, mặt trời lại ló ra; từ xa xa có tiếng sấm vang-lại, và nhiều lần chớp nháy lảng-nhang loé lên ở trên một đám mây nặng, im lìm ở chân trời, lẩn lộn với bụi mù ở đồng ruộng bốc lên. Chắc chắn là ngày hôm ấy không có bão nữa. Trông qua vườn, trên từng quang đường luôn luôn có xe bò, cái thì đi ngược chậm chạp, kêu cút-kít và chà đầm lúa, cái thì đi xuôi, trong

rỗng lúc-lắc, những người nhà quê ngồi trên xe bị xóc, chân rung động, tà áo bay phất phới. Một lớp bụi dày đóng lại ở đằng sau hàng rào, trong đám lá non Xa hơn nữa, về phía những vựa lúa cũng nồi lên cùa một thứ tiếng động ấy, cũng một thứ tiếng bánh xe kêu cút-kít ấy, lại cũng những lượn lúa vàng ấy thong thả tiến theo néo hàng rào, trông tựa như lènh-dènh trôi trong không khí; những bó lúa chất lèn trông như những ngôi nhà hìn bầu dục, mái nhọn cao vút, có những người nhà quê đương trèo lên làm việc ở trên Trước mặt, trên cánh đồng bụi bậm, cũng có xe bò đi, cũng có những lượn lúa vàng, những tiếng bánh xe kêu, những tiếng nói và giọng hát xa xa. Quá về bên phải, ở phía dưới, trên một cánh đồng cỏ dã cắt, nồi lên những chiếc áo màu rực rỡ của những cô gái bì cỏ cui lom khom, cử động hai cánh tay, và cánh đồng cỏ trông có vẻ gọn gàng trong lúc những đồng cỏ chất lèn mỗi lúc một cao và một nhiều thêm. Thực y như là mùa hạ đã biến thành mùa thu ở ngay trước mắt tôi. Khắp mọi nơi đều nóng bức và bụi bậm, trừ có mỗi chỗ chúng tôi ngồi. Trong cái hơi nóng và đám bụi ấy, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, đám dân cần lao vẫn hoạt động, nói chuyện, làm ồn ào rầm rộ.

Dì Cát mặt phủ chiếc mùi-xoa
trắng khe khẽ ngáy ngủ ngon lành
trên tấm ghe dưới bóng cây râm mát ;
những trái anh đào chín mọng đỏ
chói trên chiếc đĩa ; quần áo chúng
tôi màu tươi mát và sạch sẽ ; nước
trong bình long lanh ánh mặt trời, và
tôi cảm thấy sung sướng ! Tôi nghĩ
thầm : “ Biết làm sao đây ? nếu
mình sung sướng thì mình có lỗi ở
chỗ nào ? Mà làm thế nào chia sẻ
được nỗi sung sướng của mình ?
Chia cho ai, đem cho ai cả cái thân
mình với cái hạnh phúc của mình
đây ? ”

Mặt trời đã lặn sau những ngọn
dương liễu, bụi bay khắp cánh đồng,
cánh vật ở dàng xa trông rõ hơn
trong ánh mặt trời chiều xiên ngang ;
mây đã tan hết ; ở về phía những vựa
lúa, trông qua khóm lá cây đã thấy
ngọn của ba đồng rạ mới và một
bọn nhà quê đương leo xuống ; các
xe bò còn phải chờ thêm một lần
cuối cùng nữa ; bọn đàn bà cào vác
vai hái giặt lửng, vừa đi về vừa ca
hát vang lừng, nhưng Sách vẫn chưa
tới, tuy tôi đã thấy Sách ở trên gò di
xuống từ lâu. Bóng bóng Sách hiện
lên trên lối đi, từ một phía tôi không
ngờ ra ; thì ra Sách đã đi vòng
quanh suối đến mà tôi không biết,
Sách hắp tấp bước lại gần tôi, mặt
vui vẻ, mồm cầm tay. Thấy Dì Cát
ngủ, Sách hơi cắn môi, nhảm mắt lại
và đi rón rén trên đầu ngón chun ; tôi
nhận ngay thấy Sách đương vui một
sách vô lý, tôi rất thích cái tính ấy
của Sách mà chúng tôi kêu là « say
cuồng ». Sách y như một đứa học
trò thoát khỏi một lớp học ; toàn thân
Sách, từ đầu đến chân lộ ra vẻ sung
sướng, hăng hái của tuổi trẻ. Sách
đến gần bắt tay tôi, khẽ nói :

— Thế nào ? « Bông hoa tím »
của chú có mạnh không ?

Đáp lại cái chào của tôi, Sách lại
tiếp luân :

— Ồ thích quá ! Hôm nay chú
muỗi ba tuổi, chú muốn chơi nhảy
lò cò.

Tôi như bị lây cái « say cuồng »
của Sách, tôi nhìn vào đôi mắt tươi
cười của Sách, nói :

— Chú bị say cuồng, phải không ?

Sách nhảy một múa, và giữ một nụ
cười, đáp :

— Vâng, nhưng sao lại cứ đập
vào mũi Dì Cát thế kia ?

Tôi không biết lì trong lúc nói
chuyện tôi vẫn cầm cành cây khuỷu lên,
vào cả mặt Dì Cát, kèm rơi cả chiếc
mùi-xoa của Dì-Cát xuống đất.

Tôi bật cười lên.

— Ấy thế mà chốc nữa lại bảo
không ngủ được cho mà xem.

Tôi nói khe khẽ như có ý không
muốn làm Dì-Cát thức dậy, nhưng
thực ra có phải thế đâu ; tôi chỉ
thích nói thăm với Sách thôi.

Sách mấp máy môi nhại tôi như
người nói khẽ quá không ai nghe
thấy nói gì. Rồi, trông thấy đĩa anh
đào, Sách vội vồ lấy, xong chạy ra
chỗ em Xuyến nghịch, vờ ngồi lên
búp-bê của nó. Xuyến sắp sửa cáu,
thì Sách đòi ngay điệu bộ vui vẻ và
bày ra một trò chơi là thi xem hai
người ai ăn được nhiều anh đào
nhất trong một lúc.

Tôi bảo Sách :

— Chú có muốn cháu bảo người
lấy thêm anh đào ra không ? Hay ta
đi lấy lấy ?

Sách cầm cái đĩa, bầy mẩy con búp-bê lên trên, rồi cả ba chúng tôi cùng ra vườn cây ăn quả. Em Xuyến vui cười chạy theo sau chúng tôi, nắm lấy vạt áo của Sách dòi búp bê, Sách phải trả lại rồi quay nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm trang vẫn nói khe khẽ, mặc dầu chẳng sợ làm mất giắc ngủ của ai cả :

— Cháu thật là bông hoa tím ; sau cả một ngày nóng bức bụi bặm mệt nhọc như hôm nay, cháu cứ đến gần cháu là y như ngửi thấy hương thơm của hoa tím ; nhưng không phải của thứ hoa tím thơm ngát mà là của thứ hoa tím đầu mùa nở trong lúc tuyêt vừa tan và cỏ xuân vừa chớm mọc.

Tôi lắng sang chuyện khác để giấu sự thận thùng sung sướng vì những lời nói của Sách :

— Thế nào công việc đó có chạy, theo ý muốn của cháu không ? ạ

— Chạy lắm ! Dân quê ở chỗ nào cũng tốt. Minh càng hiều họ bao nhiêu, càng mến họ bấy nhiêu.

— Vâng, lúc nãy cháu ngồi trong vườn nhìn ra xem họ làm việc, đột nhiên cháu thấy xấu hổ, thấy họ vất vả, mà cháu thì sung sướng quá, đến nỗi...

Sách ngắt lời tôi, vừa nhìn tôi một cách nghiêm trang và hiền hậu :

— Thôi cháu bỏ những lời kiểu cách ấy đi.

— Chỉ có cháu thì cháu mới nói chứ...

— Vâng, vâng, cháu biết. Nhưng này ! Anh đào đâu ?

Cửa vườn thì khóa, mà chẳng thấy bóng người làm vườn nào, vì Sách đã sai họ ra đồng làm tất cả. Xuyến

chạy đi tìm chìa khóa, Sách không đợi Xuyến, trèo lên một góc tường rồi nhảy vào.

Sách gọi tôi :

— Cháu đưa cho cháu cái đĩa.

— Không, cháu muối hái lấy kia. Cháu đi lấy chìa khóa đã, chắc Xuyến không tìm được đâu...

Nhưng ngay lúc ấy tôi muốn xem Sách làm gì ở trong ấy, tưởng không có ai nhìn thì Sách nhìn ra làm sao, cử động ra làm sao. Phải, tôi không muốn rời Sách một phút nào cả. Tôi nhón chạy vòng ra đằng kia vườn và đến một chỗ tường thấp nhất, tôi trèo lên một cái thùng, thành thử tường chỉ còn thấp đến ngực tôi; tôi cúi xuống, đưa mắt nhìn một lượt cái vườn đầy những cây cỏ thụ gốc xoắn lại, lá lớn và có răng cưa, chia ra những quả tươi mọng, nặng trĩu. Cúi thấp xuống chút nữa, tôi thấy Sách ở dưới cạnh một cây anh đào già. Chắc Sách nghĩ rằng tôi đã đi khỏi, và không ai nhìn thấy mình. Sách đã bỏ mũ ra, nhắm mắt lại, ngồi trên một thân cây mới bị hạ, và tần mẩn lấy nhụa anh đào vê thành một viên tròn. Bỗng Sách nhún vai, mở mắt ra, cười và nói một câu gì. Lời nói và cái cười, khác hẳn lúc thường khiến tôi thấy xấu hổ đã bình mờ như vậy. Tôi thấy hình như Sách gọi : « Em Mai ». Tôi cao là vô lý, thì Sách lại nhắc lại, khẽ hơn và áu yếm hơn : « Em Mai yêu quý ». Lần này thì tôi nghe rõ ràng cả bốn tiếng. Tim tôi đập dồn hồi, lòng tôi tôn ranh vui sướng đến nỗi tôi phải vùi chặt hai tay vào tường cho khỏi ngã và bị lộ. Nhưng Sách đã thấy động, nhìn lên thấy tôi, bỗng cúi xuống hò hẹn như một đứa trẻ con. Sách muốn nói gì với tôi, như không nói được, và càng đỏ mặt thêm.

Nhưng khi thoát trong thấy tôi Sách cười. Tôi cũng vậy. Sách vui mừng hiện ra mặt. Sách không còn là một ông bạn già của cha tôi, một ông chú hàn hậu và hay khuyên bảo cháu nữa, nhưng là một người ngang hàng với tôi, một người yêu tôi và sợ tôi, mà tôi cũng sợ và cũng yêu. Chúng tôi nhìn nhau không nói. Nhưng Sách bỗng rau mày lại, nụ cười và ánh mắt biến đi, và nói với tôi bằng một giọng lạnh lùng, bè trên y như là chúng tôi đương làm một điều gì không tốt, mà Sách chợt nhận ra và khuyên cả tôi đừng làm thế.

— Mai đi xuống đi, không có ngã bầy giờ đây. Và vuốt tóc lại cho gọn đi. Trông hay chưa !

Tôi bức mình nghĩ thầm : « Tại sao lại phải vò vĩnh như thế ? Tại sao Sách lại xúc phạm đến mình ? » Đồng thời, tôi không thể ngăn giữ được ý định làm cho Sách mặc cổ thêm, và thí nghiệm xem thế lực của tôi đối với Sách ra sao. Tôi nói :

— Không, Cháu muốn tự muốn hái lấy anh đào mà.

Rồi tôi vúi hai tay vào một cành cây gần, nhảy lên tường. Sách không kịp đỡ tôi thì tôi đã nhảy vào bên trong vườn rồi.

— Cháu liều thực. Có khi thì khốn đấy.

Rồi làm sao mà ra khỏi đây ?

Sách nói xong rồi lại đỗ mặt lên và làm bộ tức giận để che giấu sự bối rối đó, nhưng thành ra lại bối rối ; tuy vậy ngay lúc bấy giờ tôi cũng chẳng thấy thích gì cả ; trái lại tôi lại thấy sợ nữa, và tôi cũng dâng ra ngượng, tôi đỗ mặt lên, không biết nói gì thêm, tôi xoay ra hái anh đào, nhưng lại chẳng có cái gì để đựng cả. Tôi thành ra bức mình dâng

hở và lồ sơ, nghĩ thầm chắc từ nay Sách chẳng còn coi tôi ra gì nữa. Chúng tôi hình như bị tắc họng chẳng ai nói gì cả. Dương lúc khôn chịu ấy thì vừa may em Xuyến đã tìm được chìa khoá mang đến. Tuy vậy một lúc lâu về sau chúng tôi cũng vẫn còn ngượng không nói chuyện thẳng với nhau, mà chỉ nói với em Xuyến thôi. Mãi khi trở lại gặp Dì-Cát, Dì cam đoan rằng Dì không ngủ mà cũng không nghe sót một tiếng nào, lúc bấy giờ tôi mới bình tĩnh lại ; còn Sách thì cố lấy lại cái giọng bè trên che chở chúng tôi, nhưng không được và cũng không đánh lừa được tôi nữa. Tôi nhớ lại một câu chuyện chúng tôi mới nói với nhau mấy hôm trước.

Dì Cát cho rằng bao giờ người đàn ông cũng yêu và ngỏ tình ra với người yêu dễ hơn người đàn bà. Dì nói :

— Người đàn ông có thể thú thực rằng mình yêu, chứ người đàn bà không dám.

Sách trả lời :

— Theo tôi thì có lẽ người đàn ông không nên mà cũng lại không thể thú thật tình yêu của mình.

Tôi hỏi :

— Thưa sao vậy ?

— Vì chỉ có già dối mà thôi. Yêu ghê chua. Làm như tình yêu ấy chỉ ngỏ ra một chút là có một cái gì bật tung ra : băng ! chùng kia yêu, làm như một lời đã nói ra thì thế nào cũng xảy ra một việc gì. Sau một loạt súng đại bác nồ. Tôi thấy những người nói ra miệng câu : « Anh yêu em » là những người tự lừa dối mình, hay là tệ hơn nữa, lừa gạt những người khác.

DÌ Cát hỏi :

— Nếu người ta không nói ra thì người đàn bà làm thế nào mà biết được là người ta yêu mình?

— Tôi không biết. Mỗi người, mỗi vật có một tiếng nói riêng của người ấy, vật ấy. Nếu họ có tình, họ tất biết diễn đạt tình yêu của họ. Khi tôi đọc tiểu thuyết, bao giờ tôi cũng tưởng tượng thấy cái vẻ mặt bối rối của các nhân vật khi họ nói: « Anh yêu em! » và họ tưởng sẽ xảy ra những việc tay trời; nhưng ở chàng hay ở nàng cũng vậy, chàng có gì là lạ cả; cặp mắt, cái mũi hay cái gì khác vẫn thế, không thay đổi gì cả.

Lúc ấy tôi nhận ngay thấy cái hóm hỉnh ấy có ý nói bóng gió tôi, nhưng Dì Cát không chịu rằng người ta lại có thể phê bình các nhân vật tiểu thuyết một cách nồng nàn như vậy. Dì nói :

— Bao giờ ông cũng chỉ lập dị. Thôi, ông thú thực đi, đã lần nào ông nói với người đàn bà là ông yêu người ta chưa?

Sách vừa cười vừa đáp :

— Chẳng bao giờ cả, mà cũng chưa bao giờ tôi quỳ một gối xuống đất cả. Tôi lại nói thêm rằng tôi sẽ không bao giờ nói câu ấy cả.

Hôm nay nhớ lại câu chuyện ấy, tôi nghĩ thầm : « Ừ phải, Sách chẳng cần phải nói với ta là Sách yêu ta. Ta biết Sách yêu ta, và Sách có làm ra vô tình đi chăng nữa. cũng không giấu nỗi ta ».

Suốt buổi chiều hôm ấy, Sách ít nói với tôi, nhưng trong mỗi cử chỉ mỗi cái nhìn của Sách, tôi đều nhận

thấy tình yêu của Sách đối với tôi, và tôi không còn nghi ngờ điều gì nữa. Tôi bối rối và bức mình vì Sách còn cứ muốn giấu và làm ra bộ lạnh lùng mãi. Tôi cứ nghĩ đến việc táo bạo vừa xảy ra mà áy náy, y như một người phạm tội vậy. Tôi thấy hình như Sách không còn kính nề tôi nữa và Sách giận tôi.

Sau khi dùng trà rồi, tôi lại bên chiếc dương cầm. Sách đi theo tôi, khi theo kịp bước tôi. Sách nói :

— Cháu đánh đàn đi, đã lâu lắm rồi cháu không được nghe đấy!

Tôi nhìn thẳng vào mắt Sách đáp:

— Cháu cũng định thế... cháu Sách à! Chú hết giận rồi chứ?

— Sao cháu lại giận?

Tôi then dở mặt lên nói :

— Vì ban này cháu không nghe lời chú.

Sách hiều, lắc đầu và cười. Sách nhìn tôi như muốn nói đáng lẽ ra Sách mắng tôi kia, nhưng lại không đủ can đảm.

Tôi vừa ngồi vào đàn vừa nói :

— Thôi hết giận rồi nhé.

— Hết rồi.

Trong phòng khách trần cao, chỉ có hai ngọn nến thấp trên chiếc dương cầm còn cả phòng đều mờ tối. Ánh trăng trong chiếu qua cửa sổ. Mọi vật đều yên lặng ; thỉnh thoảng mới có tiếng chân Dì Cát bước nhẹ nhè, và con ngựa đậm chân cõm cẹp. Sách ngồi ở đằng sau khiến tôi không trông được thấy, nhưng khắp mọi nơi, trong bóng tranh sáng tranh tối của chiếc phòng, trong tiếng đòn, trong chính mình tôi, đâu đâu tôi cũng thấy Sách. Tôi không trông

thấy, nhưng mỗi cái nhìn, mỗi cử động của Sách đều có dư âm trong lòng tôi. Tôi chơi bàn đòn của Mozart mà Sách đã đem đến cho tôi và tôi đã cố tập để rồi đánh cho Sách nghe.

Tôi không đề ý chơi ra làm sao, nhưng hình như hay và Sách lấy làm thích lắm. Chắc Sách hài lòng lắm, và khung cản phải nhìn Sách, tôi cũng biết Sách nhìn tôi ra làm sao. Tự nhiên vô tình tôi vừa đòn, vừa quay lại nhìn Sách. Đầu Sách nổi bật hẳn lên uốn ưỡn sáng lợt Sách ngồi chống hai tay vào trán, mắt long lanh nhìn tôi. Bốn mắt gặp nhau, tôi mỉm cười và ngừng tay đòn. Sách cũng cười, rồi lắc đầu ra vẻ trách tôi, tay chỉ vào ban đòn, ý bảo tôi chơi tiếp nữa đi. Khi tôi chơi xong, thì trăng đã lên cao và ngoài cái ánh sáng yếu ớt của hai ngọn nến lại thêm một nguồn ánh bạc chiếu vào trong phòng soi xuống sàn ván. Dì Cát quả quyết rằng tôi đương chơi đến chót hay nhất mà ngưng lại thì

chẳng ra nghĩa lý gì và tôi chơi xoàng lăm; nhưng Sách trái lại, cho là từ trước chưa từng hôm nào tôi chơi hay như hôm ấy. Sách đi di lại lại suốt các phòng, hết phòng khách lớn đến phòng khách nhỏ, rồi lại quay trở lại; mỗi lần lại liếc nhìn tôi và cười. Tôi cũng cười, mà lại muốn phá lên cười nữa, không hiểu tại sao, việc xảy ra đã làm cho tôi vui sướng khôn cùng. Khi Sách đi qua, tôi ôm chầm lấy Dì Cát, hôn lấy hòn đè vào cổ, vào cầm; khi Sách quay lại, tôi lại làm điệu nghiêm trang, và cố giữ cho khỏi bật lên cười.

Dì Cát hỏi :

— Hôm nay cô ấy có chuyện gì thế không biết?

Nhưng Sách không đáp, và cứ nhìn tôi cười hoài, Sách đã biết tôi có chuyện gì rồi.

Bảo-Sơn dịch
(Trích Tình Nghĩa Vợ Chồng)

KHÌ còn niên thiếu, lão thống Truman kém mắt đến nỗi không thể chơi nòi base-ball, một môn thể thao盛行 hành ở Hoa Kỳ. Về sau mỗi khi đi dự những buổi đấu base ball lồng thống thường nói với người chung quanh rằng :

— Vì tôi kém mắt đến nỗi không thấy banh nên hồi nhỏ, mỗi khi đi chơi môn thể thao này, tôi thường được mọi người trao cho một chức riêng.

Hei ai có hỏi :

— Chức gì? Trưởng ban cờ vua cho hội nhà?

Bao giờ lồng thống cũng thản nhiên trả lời :

— Không! Tôi làm trọng tài.

Phỏng theo báo tuyên lý