

VĂN HÓA NGÀY NAY

ĐĂNG NHỮNG BÀI VÀ TRUYỆN
CÓ GIÁ TRỊ BẤT CỨ THỜI NÀO NƠI NÀO

NHẤT LINH CHỦ TRƯỞNG



GỬI ĐỘC GIẢ XA GẦN	1
CHÈO CỒ của Vũ-huy-Chấn	4
QUA LỐI CŨ của Bình-nguyễn-Lộc	10
VIẾT VÀ ĐỌC TIỂU THUYẾT của Nhất-Linh	16
XÓM CẦU MỚI — CỒ MÙI của Nhất-Linh	19
LÒNG MẸ của Nhất-Linh	26
CÔ MAI của Nguyễn-thị-Vinh	33
TUYỆT VỌNG của Duy-Lam	39
NGƯỜI QUÂN TỬ của Linh-Bảo	50
CHUNG QUANH BÀI THƠ CHIỀU VẮNG CỦA THU-VÂN .	55
BÀI CÁT của Tường-Hùng	57
HỢP TAN của Vũ-hoàng-Chương	60
QUÊ NGOẠI của Nguyễn-thị Kim-Liên	61
ĐÀN BÀ THẬT ĐÀN BÀ của Duy-Lam	63
NHỮNG ĐÊM MƯA của Linh-Bảo	67
GIA ĐÌNH của Đặng-phi-Băng	71
CHIỀU của D.	76
MỘT BẢN ĐÀN của Tolstoi — Bảo-Sơn dịch	77
TÂM SỰ TÀN THU — Ý LOẠN ĐÊM TRƯỜNG — BÀI	
THƠ LUÂN LẠC của B.K.D.	80
CÁC CẬU MƯU MẸO LẮM của Tuyết-Hương	81
GIA ĐÌNH TÔI của Duy-Lam	84
VƯỜN THƠ	89
TU TUỔNG CHIỀU của D.	92
<i>Phong Hóa Ngày Nay — KHÓC — CÂU CHUYÊN ĐÒ</i>	
GIOC của Tư-Đồ	93

PHƯỢNG-GIANG

do NHẤT-LINH chủ trương từ năm 1952

ĐÃ RA :

Nắng Thu của Nhất-Linh (hết) — Đẹp của Khái-Hưng (hết) — Đi Tây của Nhất-Linh (hết) — Giồng Nước Ngọc của Tù Mờ — Thoát Ly của Khái-Hưng (hết) — Thể Rời Một Buổi Chiều của Nhất-Linh (hết) — Hai Chị Em của Nguyễn-Thị-Vinh — Gói Thuốc Lá của Thể Lữ (hết) — Vàng và Mát của Thể Lữ (hết) — Những Ngày Vui của Khái-Hưng (hết) — Dứa Con của Đỗ Đức-Thu (hết) — Trại Bồ Tàng Linh của Thể Lữ — Mai-Hương và Lê-Phong của Thể-Lữ (hết) — Gió Đầu Mùa của Thạch-Lam (hết) — Tình-Nghĩa Vợ Chồng của Tolstoi do Bảo-Sơn dịch (hết) — Thương Yêu của Nguyễn-Thị-Vinh — Hoa Vàng của Đỗ-Tốn (hết) — Gió Bắc của Linh-Bảo — Giọt Đường Gió Bụi của Khái-Hưng (hết) — Ngày Mới của Thạch-Lam (hết) — Gió Mát của Tường-Hùng — Hai Buổi Chiều Vàng của Nhất-Linh (hết) — Nắng Trong Vườn của Thạch-Lam(hết) — Đời Mưa Gió của Nhất Linh và Khái-Hưng (hết) — Nửa Chiêng Xuân của Khái-Hưng — Thủ Tự của Khái-Hưng — Hạnh của Khái-Hưng — Đợi Chờ của Khái-Hưng

MỚI RA :

TRỐNG MÁI của KHÁI-HUNG — XÓM NGHÈO của NGUYỄN-THỊ-VINH — HỒN BƯỚM MƠ TIỀN của KHÁI-HUNG — ANH PHẢI SỐNG của KHÁI-HUNG và NHIẤT-LINH — TIÊU SƠN TRẮNG SĨ (lập I và II) của KIIÁI-HUNG — BƯỚM TRẮNG của NHIẤT-LINH — BĂN KHOĂN của KHÁI HUNG — DỘI MŨ LỆCH của KIIÁI-HUNG.
NHỮNG NGÀY VUI của KHÁI HUNG

SẼ RA :

Thể Rời Một Buổi Chiều của Nhất-Linh — Đi Tây của Nhất-Linh — Nửa Chiêng Xuân của Khái-Hung — Gánh Hàng Hoa của Nhất-Linh và Khái-Hưng — Đời Mưa Gió của Khái-Hưng và Nhất-Linh — Đoạn Tuyệt của Nhất-Linh — Đời Bạn của Nhất-Linh — Giọt Đường Gió Bụi của Khái-Hưng — Hai Buổi Chiều Vàng của Nhất-Linh — Nắng Thu của Nhất Linh — Đẹp của Khái-Hưng — Thoát Ly của Khái-Hưng — Sợi Tóc của Thạch-Lam — Hà-Nội 36 Phố Phường của Thạch-Lam — Tình Nghia Vợ Chồng của Tolstoi do Bảo-Sơn dịch
Gia Đình của Khái-Hưng

Quý-vị muốn mua sách của Phượng-Giang xin giao dịch thẳng với
NHÀ TỔNG PHÁT HÀNH NAM - CƯỜNG
185 Nguyễn-thái-Học — Saigon

GIAI PHẨM VĂN HÓA NGÀY NAY



Bằng những bài và truyện có giá trị bất cứ thời nào, nơi nào.

NHẤT-LINH CHỦ TRƯƠNG

với sự cộng tác thường xuyên của

ĐỖ-ĐỨC-THU, NGUYỄN-THÀNH-VINH, NGUYỄN-THỊ-VINH,
DUY-LAM, BẢO-SƠN, BÌNH-NGUYỄN-LỘC, TƯỜNG-HÙNG.

Địa chỉ : 337/3B Phan-Thanh-Giản—SAIGON

Tu kết tinh anh
giữa gió sương,
Muôn mầu muôn vẻ
thoảng muôn hương.
B.K. BẢN

Vẽ tranh và trình bày : Duy Lam, Tường Hùng, Duy Thành, Huy Tường, Tường Vũ, Nhất Linh.

GỬI ĐỘC GIÁ XA GẦN

Các bạn không nhận được
VHNN. : Nguyễn-văn-Nghĩa (Huế),
Bùi-văn-Trú (K. B. C. 4027)
Nguyễn-duy-Nhung (Phan-thiết),
Lê-văn-Minh (Pleiku), Lê - Thom
(K.B.C. 4100), Phan-dinh - Dậu
(KBC 4122) Nguyễn - hưu - Hồi
(Đàlạt), Nguyễn - Thủ (Hội-An),
Nguyễn-quang-Tự (KBC. 4206).

Thư của độc giả mua dài hạn
than phiền không nhận được giải
phẩm Văn-Hóa Ngày-Nay do chúng
tôi đã gửi qua nhà bưu điện
(và KBC) mấy kỳ trước gửi về có vài
ba cái, chúng tôi nghĩ vài ba tập
giai phẩm không đáng bao nhiêu,
nên đã lảng lảng gửi đến các bạn
đó rồi. Trong tập 4 trang 148
chúng tôi lại ghi mấy hàng : ĐỘC
GIÁ Ở XA MUA DÀI HẠN MUỐN
TRÁNH SỰ THẤT LẠC XIN GỬI
THÊM 48\$00 CHO 12 KỲ (MỖI KỲ
4\$00) ĐỂ GỬI BẢO ĐẢM, mục
đích một phần cũng để cảnh cáo
những vị nào có tính chơi lối
« phồng tay trên » ấy. Không ngờ

đến bây giờ những thư than phiền
như trên gửi về tới tấp. Có bạn
mất luôn từ tập 1 đã chịu khó
kiên nhẫn chờ đợi đến tập 4 mới
nói ra.

Chúng tôi thiết tưởng lúc đầu
khi Văn-Hóa Ngày-Nay tập 1 mới
ra, số in còn ít, nhiều người tìm
kiếm mua không được nên sự thất
lạc Văn-Hóa Ngày-Nay không lấy
gì làm lạ cho lắm ; không ngờ cái
lối chơi xấu kia vẫn tiếp diễn mãi,
nên buộc lòng chúng tôi phải lên
tiếng kêu gọi những vị nào có tính
ấy hãy bỏ đi và các vị hữu trách
hãy lưu tâm ngăn ngừa những cái
tệ vốn được dung túng ở thời thực
dân phong kiến.

Vẫn biết yêu chuộng văn
chương là một điều đáng quý và
đáng khuyến khích nhưng tham
lạm lấy của người khác làm của
mình nhất là của người cũng yêu
chuộng văn chương như mình, e
rằng đó không phải là một hành
động tốt đẹp của con người có

tâm hồn văn nghệ. Mong quý vị hãy tự đặt mình vào địa vị người mất sách báo. Xin trân trọng cảm ơn quý vị trước và thành thực tạ lỗi cùng các độc giả thân mến đã bị mất giai phẩm Văn - Hóa Ngày-Nay.

CÁC BẠN YÊU VĂN - HÓA NGÀY-NAY.—

Gần đây có một người tự xưng là Duy-Lam, hoặc ký giả của Văn-Hóa Ngày-Nay, kiêm giáo sư ở Huế mới ra. Có khi lại đem theo cả một tập Văn-Hóa Ngày-Nay có đóng dấu « Báo Biếu » lấy có nợ cớ kia như là đi xa bị hỏng xe Lambretta chửa mất nhiều tiền không tiện về nhà lấy thêm, v.v... để vay tiền một vài người nhẹ dạ. Chúng tôi xin thanh minh là ông Duy-Lam viết trong giai phẩm Văn-Hóa Ngày-Nay không hề làm những việc như thế bao giờ. Nếu các độc giả thân mến gặp người nào tự xưng là nhân viên, hoặc ký giả của Văn-Hóa Ngày-Nay, hoặc quen biết ông Nhất-Linh và các nhà văn trong ban biên tập Văn-Hóa Ngày-Nay để lợi dụng làm tiền các bạn, xin các bạn giữ ngay người ấy lại và báo cho nhà chức trách biết để trùng tri.

Bạn Thành Khanh (Saigon).— Về việc xuất bản giai phẩm Văn-Hóa Ngày-Nay xin coi những tập trước. Số đặc biệt là những số khác với số thường. Ví dụ thường thường Văn-Hóa Ngày-Nay bán 15\$, nhân dịp Trung Thu hoặc Tết v.v... ra một số đặc biệt dày hơn, in giấy tốt hơn, bán giá đắt hơn. Từ nay chúng tôi không nhận bán dài hạn nữa. Sách gửi bưu điện bị thất lạc nhiều, xin coi bài trên cùng trong mục này. Hai chữ « Ngày Nay » trong « Văn-Hóa Ngày-Nay » nghĩa là hiện tai, văn hóa hiện tại. Bài trong Văn-Hóa Ngày-Nay không cần phân loại gì cả. Các

bạn có thể viết đủ các loại, miễn là hay.

Tác giả bức thư « **tâm sự Cô Gái Điểm** ».— Xin cứ gửi tôi.

Ông Ngọc-Hữu (Phú-Nhuận).— Đầu Nhất-Linh có từ chối, xin ông cứ gửi tôi, nếu hay cố nhiên sẽ đăng.

Các bạn muốn gửi bài.— Chúng tôi vẫn nhận được nhiều thơ hỏi về việc gửi bài, vậy xin nhắc lại một lần nữa :

1.— Xin các bạn viết bài trên một mặt giấy nếu có thể đánh máy càng tốt.

2.— Bài ký tên thật hoặc bút danh tùy ý.

3.— Xin ghi tên thật và địa chỉ tác giả trên bản thảo.

4.— Nếu tác giả dưới 16 tuổi, xin cho biết cả tên cha mẹ hay người đỡ đầu. Từ 17 đến 21 xin cho biết tuổi.

5.— Chúng tôi rất tiếc không thể trả lại bản thảo, không đăng trên V.H.N.N. những tựa và tên tác giả những bài đăng được hoặc không đăng được, vì quá nhiều không đủ chỗ.

6.— Các bạn có bài không cần hỏi trước xin cứ gửi tôi địa chỉ sau này :

Văn-Hóa Ngày-Nay
42 đường Phạm-ngũ-Lão
SAIGON

7.— Nhất-Linh rất lấy làm tiếc phu lòng các bạn yêu mến nhờ sửa chữa bài, và không thể trả lời bằng thư riêng được trừ những trường hợp đặc biệt.

Bạn Vũ-Nguyên (Định-Tường) Cám ơn bạn, ý kiến rất hay của bạn cũng là ý kiến của chúng tôi. Tuy nhiên về vấn đề quảng cáo cũng như về chính tả chúng tôi đã tỏ bày trong một số trước. Về vấn đề in giấy tốt (như tập giai phẩm Mùa Thu) chúng tôi còn đương nghiên cứu. Máy tập trước

vì vội phát hành sớm nên buộc lòng chúng tôi phải đóng bằng định. Nếu thời giờ cho phép chúng tôi lại cho đóng bằng chỉ như tập Mùa Thu vừa rồi.

Bạn Đỗ-Tứ-Hải (Gia Định).— Xin coi bài « Các bạn muốn gửi bài » cũng trong mục này.

« Các cậu các cô rắc rối ».— Chúng tôi đã được biết « Các cậu các cô rắc rối » quá lầm rồi, nhất là đã nhận được quá nhiều bài về câu chuyện ấy. Xin các bạn đừng làm « rùm beng » lên nữa, hãy để mặc cho các cô các cậu rắc rối và hãy chuyển sang câu chuyện khác hoặc để tài khác.

Các bạn Phi-Băng, Hoài-Xuân (Nha-Trang), Phan-Dung (Quảng-Nam), Phượng-Hải (Chợ-lớn).—Đã nhận được « Đêm Ba Mươi », « Lỡ Một Mùa Xuân » « Bốn Mùa Thơ » của các bạn sẽ đăng khi XUÂN tới. Mong các bạn khác nếu có đề tài gì về XUÂN gửi về sớm sớm để cho Bạn Đọc có đủ thời giờ đọc trước khi xuân tới kéo « Lỡ Một Mùa Xuân » thời đáng tiếc lắm. Lại mong các bạn khác, hường ứng về đủ các loại, như bạn Phan-Dung đã có ý kiến rất hay, xin cảm ơn bạn. Mỗi sáng kiến của các bạn sẽ được hoan nghênh để cho tập Giai-Phẩm Văn-Hóa Ngày-Nay được xuân muôn màu muôn vẻ.

Bạn Nguyễn-Văn : Bạn nghĩ ngờ như thế cũng phải. : Văn-Hóa Ngày-Nay chưa ra tập 1 sao đã có bài « Gửi Độc Giả Xa Gần » và trả lời các thư của những người như cô Thanh-Tùng, cậu Nguyễn-ván-Phương, v.v... được. Xin thưa để bạn rõ là hàng một tháng hay nửa tháng trước khi ra mắt Quốc dân, Văn-Hóa Ngày-Nay và bạn Nhất-Linh đã được nhiều báo nói đến như báo Tự-Do, Dân-Nguyễn, Bách-Khoa, Tân - Dân, Sáng-Tao, Bông - Lúa, v.v... vì vậy nhiều

người biết tin đã gửi thư, gửi bài đến.

Còn bạn bảo các cây viết chỉ quanh đi quẩn lại có mấy người trong nhóm với nhau, thực quả bạn đã không lưu tâm nhận xét kỹ.

Trước hết trong mục *Gửi Độc Giả Xa Gần* lập 3 chúng tôi đã nói rõ : Giai-Phẩm Văn-Hóa Ngày-Nay không phải là riêng của một nhóm chúng tôi và chỉ dâng những bài của người trong nhóm viết ra. Việc chính của chúng tôi là bao giờ cũng kiểm thêm nhân tài và làm cho tên tuổi nhân tài đó tỏ rạng. Dẫu sao chúng tôi cũng phải có một bộ biên tập chia nhau ra giữ những mục thường xuyên, nhất là trong buổi đầu; khi chưa có thêm người !

Sau đến nếu bạn để ý kiểm điểm sẽ thấy mới có năm số mà chúng tôi đã có thêm rất nhiều cây viết nam nữ, từ già đến trẻ như Quý-Hương, Vũ-hoàng-Chương Nhật-Tiến, Thu-Vân, Tuyết-Hương, Nguyễn - thị - Nữ, Phượng - Khanh, Sa-Giang Trần-tuấn-Kiệt, Lê-tất-Điều, Trần-thị-như-Mai, Nguyễn-thị-kim-Liên, Tường-Cường, Phạm-Ngọc-Châu, Tùng-Hường, Lê-Hương, Tô-Hoàng, Bùi-khánh-Đản, Nhất-Anh, Anh-Hoa, Kỳ-Quan, Cao-Hoành-Nhân, Ái-Trinh, v.v...

Trong tập 6 này có thêm Phi-Băng, Vũ-huy-Chấn, Phạm - công - Thiện, Tùng - Linh, Nguyệt - kiều - Khanh, Bích-Hoài, v.v...

Chúng tôi tin chắc rằng sau này còn nhiều cây viết nữa.

Một lời tri ân bày, mong rằng bạn đã thông cảm và hết thắc mắc. Tuy nhiên rất cảm mến lời hỏi thắc của bạn.

V.H.N.N.

CHÈO CÓ

HÀ T chèo là lối hát đặc biệt, thuần túy của dân tộc Việt-Nam, không bị pha trộn một lối hát ngoại lai nào, mặc dầu nước Việt-Nam đã từng bị ngoại bang thống trị hàng ngàn năm. Có thể lối hát này có từ đời Hồng Bàng, đời Thục thuộc, Triệu thuộc, đời Tiền Lý, Tiền Lê... và cũng có thể nó có từ khi dân tộc Lạc Việt mới đi xuống miền Nam dựng nước. Nó cùng với phong tục và ngôn ngữ Việt-Nam tồn tại đến tận bây giờ.

Ở nước ta, ngay từ khi chưa có văn tự, người bình dân trong nước đã biết đem tư tưởng, tính tình, diễn thành những câu tục ngữ, những bài ca dao theo giọng điệu tự nhiên. Đó là văn chương bình dân, đời đời do sự khẩu truyền mà lưu lại đến nay... Ca dao là những bài hát không có chương khúc... lời hát còn lưu lại đến nay... nhưng còn điệu hát thì thế nào?

Có phải là hát chèo không?

Kẻ viết bài này không dám quả quyết là phải, nhưng rất băn khoăn, vì một bên ca dao là văn chương bình dân, một bên hát chèo là lối hát bình dân, hai bên không thể không liên quan với nhau được.

Và lại người Việt-Nam xưa rất hay hát. Họ hát bất cứ lúc nào, bất cứ trong công việc gì, miễn là hoàn cảnh cho phép: đi chơi, đi cấy, đi cà, chèo thuyền bán hàng... làm gì cũng hát, họ hát cả trong lúc học hành, lúc cầu nguyện (nếu ngâm thơ, bình văn, giảng sách, đọc kinh v.v... có thể gọi được là hát)... thì không có lẽ gì khi truyền khẩu những câu ca dao, họ lại không hát.

Một chứng cứ nữa là những bài hát chèo, tất cả, đều là những câu ca dao. Nếu bảo là hát chèo mượn những câu ca dao sẵn có để hát, nghĩa là ca dao có trước, hát chèo có sau, thì khi ca dao mới đặt ra, điệu hát của nó như thế nào? Chẳng lẽ người ta cứ đọc xuôi tuồn tuột như đọc về thì khó lòng ca dao có thể lưu lại được tới ngày nay. Nhất là trong ca dao có nhiều câu rất trúc trắc, chỉ có thể hát lên theo điệu hát chèo, mới có thể nhớ và truyền tụng được thôi.

Thoạt đầu, hát chèo không có quy tắc gì, nhưng cách trình diễn có thể gọi là vô cùng linh hoạt:

Một nông phu tráng kiện vừa đi xa về... Trông thấy lúa đã trổ bông, vàng rực cánh đồng, anh chửa chan hy vọng, tướng đến

ngày gặt hái tung bừng của dân làng ngày mai. Anh cất tiếng hát :

Lúa chửa chia vè,

(Ai oi, thời) lúc ra đi, lúa chửa
(chứ thời thời) lúa chửa... chia vè
(ý ý ý... y ý ý) ...

(Chứ) khi về (ói a) lúa đã (ý ý y
ói y) ấy mới dỗ, (ói y ý) dỗ hoe đầy
đồng.

(Ói chứ hi oi) thời lúc ra đi...
em chửa (chứ thời thời) em chửa có
chồng (ý ý ý... y ói ý)

Một anh khác từ trong xóm đi ra. Anh cũng đi xa vừa về nghe tiếng bạn hát, anh chợt nhớ đến câu chuyện tình duyên của anh. Bất giác một niềm chua xót dâng lên trong lòng anh nghẹn ngào cất tiếng hát tiếp :

... Em chửa có chồng...

Lúc ra đi... em chửa (chứ thời
thời) ... em chửa có chồng... (ý ý ý...
y ói ý) ...

Chứ khi anh về thời em đã...
(ý ý y ói ý)... (ấy mấy) đã (ói a) tay
bồng, mang chứ tay mang...

(Ói chứ ai oi) thời duyên kiếp
kia... thời đâu nê nỗi (chứ thời
thời) nê nỗi nhở nhàng... ý ý ý... y
ói y.

(Một điệu hát đương trường ; dịp suối)

Một thôn nữ đương sát gạo bên sông, ý chừng đương thả hồn theo dòng nước chảy và đương mơ một cuộc tình duyên.. Giọng hát tha thiết của hai chàng trai trẻ làm cô cảm động ; cô tưởng là tiếng hát của người trong mơ, nên cô đã vô tình cất tiếng hát gáy :

...Duyên kia đã trót lỡ làng
Thời duyên đây chửa rắp, sao chàng
(chứ) sao chàng không trao ;

*Muốn tắm mát phải lên ngọn sông
dào...*

(Điệu sa-lệnh ; dịp thường.)

Cô đương hát, bỗng có cảm giác như bị ai nhìn. Cô ngừng đầu lên thấy hai chàng trai trẻ đương lắng tai nghe. Cô chợt nhớ ra rằng cô là gái chưa chồng, nghĩa là ngọc kia còn đợi giá... mà hát như thế, thì có khác chi đem ngọc bán rao. Biết là lỡ lời, cô cùi đầu xuống, hai má nóng bừng. Cô xối xả sát gạo thật nhanh, tưởng như tiếng gạo sát có thể át được dư âm câu hát còn trầm lặng trong không gian.

Nhưng chậm mất rồi, sau lũy tre có tiếng cười lên sảng sặc rồi một tiếng khác cất lên, lời như trêu cợt :

*... Muốn ăn dâu mà sim chín (này a)
ấy thì vào (tinh tinh tinh) rừng
xanh...*

*Hai tay cô... định vin cả đôi ngành.
Hai tay cô... thời vin cả đôi ngành
(ý ý)*

*... Quả chín dâu mà thì bẻ (này a)
chứ quả xanh (tinh tinh tinh) xin
dừng...*

(Điệu Bến Giang Đinh; dịp xô)

Đại khái như thế: sân khấu là cả một cảnh đồng bao la, bối cảnh là trời nước có cây, âm nhạc là tiếng sáo diều vi vu, là tiếng gió đưa trong khóm tre sào sạc. Thính giả là những người đi trên đường đê, những người ngồi trong quán nước. Họ sẵn sàng nghe và, cũng sẵn sàng hát góp. Tiếng hát ở dưới đồng, tiếng hát trên bờ đê, tiếng hát trong xóm vọng ra, tiếng hát ngoài bến đưa vào... cứ như thế truyền đi : có thể nói là cả một dân tộc tung bừng ca hát.

Rồi đêm xuống, trăng lên, các

trai làng rủ nhau ra đầu làng hóng mát, tiện thể xem lại quãng đê quai hôm trước... Sau khi đã yên trí về công việc làm ăn, một anh có tiếng là hay bông đùa duyên dáng kề lại câu chuyện lúc ban ngày. Anh bắt chước dáng điệu từng người, hát lại những câu mà mọi người đã hát...

Giọng anh hát đã hay, tài bắt chước của anh lại ngộ nghĩnh, khiến mọi người vui vẻ phá lên cười. Trước khi chia tay, người ta yêu cầu anh hát một câu hát vui, chiều bạn cũng có, mà muôn khoe tài cũng có, anh vui vẻ cất tiếng:

*Chồng rồi, chồng rồi, ói chị
Nhiều ơi, sao chị đã có chồng rồi.*

*Tôi đây mà chưa có... khô cái
thân tôi làm vầy.*

*Ói thày mẹ ơi, cẩm đoán con
làm chi...*

*Mười lăm, mười tám chẳng cho
con đi lấy chồng...*

*Ói ông trời ơi, sao ông ăn ở bất
công;*

*Đang tên tôi đã lỗi, tôi trách cái
ông to hòng, sao khéo trêu người.*

*Cứ đêm đêm, tôi nằm tôi vượt
bung tôi gọi trời,*

*Xin ông ra ơn thi bỏ cho tôi
chút chồng.*

Tôi xin về làm lễ tế ông.

*Mồ con bò béo, ông cho tôi lấy
đức anh chồng cho rõ thật to.*

Bố công tôi mượn chú lái mồ bò...

(Điệu chồng rồi)

Anh hát bông qua mua vui cùng chúng bạn, chứ thật không có ý ám chỉ ai... Nhưng câu hát vô tình của anh đã làm cho một vài cô ở thôn gần đó động lòng. Các cô đương già gạo thấy tiếng hát hay, liền dè ý lắng tai nghe, rồi yên trí rằng anh chàng ở xóm nọ

cố ý trêu cợt, nếu không là mỉa mai các cô đã bằng sào bằng vác cả mà vẫn chưa có chồng... Các cô bàn tán một lúc, rồi một cô thông minh nhất và có giọng tốt nhất được đề cử lên tiếng trả lời:

*Chồng con là cái nợ nần,
Thà rằng ở vậy nuôi thân béo
tròn,*

*Còn hơn lấy phải thằng bé cỏn
còn con*

Nó ăn nó hát om sòm cả đêm.

(Điệu hát cách)

Tiếng hát vừa dứt, các anh trai làng bung miệng cười rũ rượi. Vì thân hình của anh chàng có giọng hát hay quả thật thấp bé loắt choắt, đúng với lời cô nő vừa hát. Anh túc quá, không nhịn được, lại hát:

*Đi đâu mà chẳng lấy chồng,
Người ta lấy hết chồng mông mà gào
Gào rằng đất hời trời ơi,
Sao không thi bỏ cho tôi chút chồng.*

(Điệu Nồi niều)

Thế là một cuộc hát đấu trường kỳ bắt đầu. Anh thua, anh cũng túc khí, chị thua, chị cũng bức mình. Nghĩa là không ai chịu ai cả.

Người ta không thù hận nhau, nhưng từ đấy hễ thấy bóng nhau là họ hát, anh đương lát nước dưới đòng, thấy chị đi chợ vừa qua, là lên tiếng hát trêu cợt bông quo... Chị đương cấy, thấy anh tháo buỗi vác cày về, cũng hát tiễn mấy câu choi... Nhất là những khi làng có hội, hoặc lễ thượng diền, lễ hạ diền, hoặc lễ thần thánh, các anh các chị có cơ hội gặp nhau... anh không tha chị, thì chị cũng chẳng nề anh. Tiếng hát cất lên... rồi liên miên cả ngày, kéo dài đến tận đêm khuya. Anh có bạn anh, chị có bạn chị, họ bên nhau từng câu, đồ cho nhau từng điều hát...

Những tần kịch sống, giản dị như thế, cứ nhẹ nhàng kéo dài ngày ấy qua ngày khác, năm ấy sang năm khác... Và người nông dân Việt-Nam qua những biến thiên trọng đại của lịch sử, vẫn cứ bình thản hát như thường: vui, họ hát cho vui thêm, buồn, hát cho khuây khoả, nhọc mệt, họ hát cho quên nhọc mệt... hay có lo sợ, thì họ cũng hát cho quên sợ... rồi khi cần đến sức trai để giữ yên bờ cõi thì họ cũng can đảm, và vui vẻ vác gươm giáo cao tiếng hát mà ra chiến trường...

Những câu hát phần nhiều là ứng khẩu nên rất tự nhiên. Có những câu thanh thúy nhẹ nhàng, nhưng cũng có nhiều câu ngũ ý mỉa mai diễu cợt rất thâm thúy... Một người thông minh ứng khẩu được một câu hay, lập tức được người kén trí ghi nhớ, thuộc láy làm lòng, đề lỡ có đi đâu gặp người trêu chọc, thì cũng có lời lẽ đối đáp. Do đó mà những câu hát được truyền tụng trong dân gian.

Dần dần câu hát mỗi ngày một nhiều, người hát chỉ cần nhớ được nhiều câu hát, là có thể đứng vững được một ngày hay một đêm trong hội hát. Vả lại đồng bọn, mỗi người nhớ được một số câu hợp cộng lại thì cái «vốn hát» đã khá lớn... chỉ cần một người nhanh trí cầm đầu, đề nhắc cho anh em chị em, hát những câu cho hợp tình hợp cảnh, hay thêm bớt, và vin cho lời hát được đanh thép hơn mà thôi... Các lối hát phần nhiều được đặt theo thể thơ lục bát, một thể thơ cổ kính và thuần túy nhất, nên nhớ cũng dễ, mà có phải thêm đặt cũng không khó lắm. Có mấy điệu trúc trắc, không theo thể thơ lục bát như :

*Con chim nó kêu... con chim nó kêu
Tè lao xao xác, hè lao xao xác,
Bác ơi hối bác, kia trong ngơ ngác,
Con vượn nó trèo, tinh tinh tinh tinh
trèo*

*Trái núi này, lối nọ dang té...
(Nhịp đuôi)*

Đọc thì không thể nhớ được, nhưng nếu hát lên theo điệu hát chèo, thì lại rất dễ thuộc.

Nói về cái «vốn» hát, thì lẽ tất nhiên, những người đứng tuổi biết nhiều câu hát hơn; họ thường dạy những người trẻ tuổi, và có khi người đứng tuổi biết nhiều câu hát nhắc cho bọn trẻ tuổi biết đường đối đáp, trong những khi hát đấu. Nhưng về những điệu hát mới lạ, thì phải nhường cho bọn thanh niên hay đi đó đi đây. Bọn này mỗi khi đi công dịch, hay đi gặt thuê về, lại học thêm được mấy điệu hát mới. Vì những điệu hát gọi là mới này chỉ là những giọng hát đặc biệt của từng giới, từng địa phương, mà họ có dịp tiếp xúc đấy thôi.

Ngoài những câu hát đề đối đáp, trêu cợt, hay vui đùa với nhau, trong những khi làm việc tập đoàn, hay những ngày hội hè đình đám, người nông dân Việt-Nam còn có những câu hát tâm tình, những câu hát mà người ta chỉ hát lên, khi trở về với đời sống cá nhân. Đó là những nỗi lòng thầm kín, những chua xót, những chán chường hay những ước vọng xa xôi... có khi người ta hòn duyên túi phận :

*Thương thân phản tôi là gái...
Trái nhân duyên nên nhở nhăng,
Khóa ngọc cánh then vàng.
Song khóa ngọc cánh then vàng,
Ơi phòng khi tình cõi khóa ngọc
cánh then vàng.*

Cánh cửa lùm bấy giờ có khóa chặt
chứt khôn đường vào ra
Song gió lọt trống canh . . . ba.
(Hát làn thẳm...)

Có khi người ta hậm hực, thù
ghét những kẻ phụ tình :
Đồng tiền Vạn-Lịch thích bốn chữ
vàng
Công anh dan diu với nàng dã lầu,
Bấy giờ nàng lấy chồng đâu.
Đề anh đem phúng trầu cau ngàn
vàng,
Trăm cau anh đề cùng nàng
Nghìn vàng anh đổi giải oan lời thè.
Xưa kia nói nói thè thè.
Bây giờ bẻ khóa trao chùa cho ai,
(diệu Trần Tình)

Và cũng có khi người ta thấy
cần phải tán tụng :
Đào liễu em oi một mình.
Đôi vai gánh chữ chung tình đường
xa
Tấm áo nau xếp nếp, em đề trong
nhà
Ba vuông nhiêu tim phất phơ em
đội đầu
Tấm áo đào em nó hagy còn màu,
Rặng den rưng rức, cái mái tóc đầu
em hagy còn xanh.
Áy thế mà sao em ở vây cho đành,
Sao em chẳng kiềm chút chồng
lành đề miệng thế khỏi mía mai.
Sách có chữ rằng xuân bắt tái lai...
(diệu luyện Tam Lòng)

Nhưng được chú ý và hoan
nghênh nhất, là những câu hát kẽ
lại một chuyện đã xảy ra, hay bịa
đặt cũng được, miễn là có tính
cách hài hước, mỉa mai... Đó là
một vở kịch... mặc dầu là kịch
ngắn. Cùng với màu mè diệu bộ,
nhưng câu hát này đã vượt lên
một bước đề di dàn vào qui tắc sân
khấu hát chèo sau này. Ví dụ như

đề mỉa mai một quả phụ sắp tái giá,
hay tinh nết lảng lơi, người ta bịa
ra chuyện chị chàng làm lễ cúng
chồng và dặn con cái :

(Vĩa) Giàu thì thịt cá cơm canh.
Nghèo thì lưng dưa đĩa muối, cúng
anh thiếp tôi đi lấy chồng.
(Hái) Hồi anh chồng cũ tôi ơi,
Anh có khôn thiêng, xin anh trở
dậy ăn xôi nghe kèn
Anh đã về nghiệp ấy xin anh đừng
có ghen,
Đề cho người khác cầm quyền thế
nhì,
Miệng em khóc, tay em bế cái ông
thần vi,
Tay em gạt nước mắt, tay em thì
thắp nép nhang,
Bởi vì đâu mà chưa xót muôn vẫn...
(Đổi giọng)... Hồi thẳng cu nhón,
hồi thẳng cu bé,
Cu nhón, cu bé, cu ti, cu ti, là
thẳng cu con...
Con ăn, con chơi, con ở với bà.
Đề mẹ di bước nữa, kiềm một và ba
bốn chút em
Cha con chết di lòng mẹ vẫn còn
thêm,
Mẹ xem quê bói thấy còn đàn em
con trong cái bụng này.
Con ra gọi chú con vào đây.
Đề mẹ giao phó cái cơ nghiệp này
mẹ bước chân ra đi...
(Điệu khóc chồng : Cơm canh)

Người hát phải làm điệu bộ
khấn vái rồi khóc lóc, chỉ chỏ...
nghĩa là phải diễn kịch, bắt
chước điệu bộ đàn bà (vì câu
hát này đàn bà không dám hát)

Có khi một người phải sắm
cả hai vai, ba vai, đề hát một câu
hát. Ví dụ như câu hát « Mẹ bắt
con về » :

Tay mang khăn gói sang sông
Mẹ gọi mặc mẹ, theo chồng con cứ
theo..,

*Thuyền bồng trả lái về đồng,
Con đi theo chồng dề mẹ cho ai?
Mẹ già dã có con trai,
Con là phận gái dám sai chữ lòng...*
(diệu Con không về)

Người hát phải vừa khóc vừa lon ton chạy, tay vẫy, miệng mếu máo... Hát xong lời mẹ, lại phải liền thoảng, ngúng nguầy, hát tiếp lời con...

Hay trong câu hát :

*Tôi tiếc cái công tôi xúc tép nuôi cò..
Đến khi cò lớn cò dò cò bay...*

Hát đến chữ xúc tép, người hát phải làm diệu bộ của người xúc tép... và đến chữ cò dò cò bay, lại phải làm diệu bộ của con cò...

Những diệu bộ này có thể gọi được là « vũ » không ? Kể viết bài này không dám cả quyết, chỉ viết rằng cách đây chừng 40 năm người hát chèo còn phải vừa hát vừa múa... Và những diệu bộ của các vai độc như Thị Mầu, Đào Huê, không phải ai cũng có thể bắt chước được.

Chính về phương diện hát múa này, mà lối hát chèo tiến triển nhưng nó mất dần tính cách phô thông. Nó đòi hỏi những người vừa phải có giọng tốt, vừa phải khéo chân dẻo tay, lại vừa phải duyên dáng, trơ tráo và có tài hài hước, để biến dần họ thành những tài tử chuyên môn...

Những tài tử này dần dần chiếm được địa vị độc tôn trong ngày hội hè đình đám, nói đến hát là phải nói đến họ. Những đêm trăng ở thôn quê, họ tụ tập ở đâu là người ta kéo đến đó. Ban ngày họ cày bừa hay gặt hái dưới đồng, vừa làm vừa hát, thì trẻ già trai gái ai đi qua cũng phải chậm bước lại để nghe một hai câu.

Những người thích hát, dần dần thích nghe dề rồi không thích hát nữa. Hay có hát, thì chỉ hát những lúc vắng mặt, vắng tiếng những người kia.

Cái nghè dãi hát hay thì lại hay hát. Cho nên hằng năm, cứ tiết xuân sang, khi việc đồng áng đã tạm được gọi là xong, thì bọn người hát hay này lại tụ hội, hoặc chè chén, hoặc vui hát với nhau. Có khi họ mang theo lương thực, thả một con thuyền, thẳng đường sông, sang các làng khác, tìm kết giao với những tài tử các nơi. Hễ nghe nói ở đâu mở hội có hát, là họ tìm ngay đến nơi, có khi đến dề trả tài, có khi đến dề học hỏi..

Chính nhờ sự chuyên môn hóa và sự tiếp sức rộng rãi này, mà lối hát chèo được phong phú thêm và đồng thời được xếp đặt lại cho có qui củ và thống nhất được các diệu hát.

Hát chèo là con đẻ của đồng quê, thi chỉ ở đồng quê nó mới nẩy ngành xanh non được. Ở đồng quê, với không khí phóng khoáng lặp tục hồn nhiên, hát chèo giữ nguyên được bản chất của nó. Nó hát lên tất cả những cái gì nó « nghe » thấy và « trông » thấy ; từ những truyện mít vịt trong thôn xóm, đến những truyện cãi cọ nhau chốn dinh trung. Tất cả sự sinh hoạt nông thôn là dề tài sáng kiến của nó.. Nếu đem giam nó vào bốn bức tường cao, bắt nó sống giữa người mũ cao áo dài đi đứng nghiêm trang, ra quỳ vào lạy, ăn nói dut dè, lúc nào cũng làm làm li lì, thì nó còn biết nói gì, và hát cái gì ?

QUA LỐI CỨ

của
Bình - Nguyên - Lộc



NHÂM đang gặm cán viết, xoay đủ chiều một câu để diễn tả một ý khó, thì bỗng nghe một tiếng : « cảng » ! Chàng giựt mình ngưng mặt lên.

Trong giây phút làm cử chỉ nhỏ này chàng nhận rằng tiếng ấy phát ra nơi phòng khách và tiếng trẻ ôn-ào vẫn có từ lâu cũng vừa im bặt cùng một lượt với tiếng động kia.

Đó là tiếng một vật bằng sứ hay bằng pha-lê, rơi xuống gạch rồi bể ra. Chàng hiểu hết. Ngoài đó chỉ có hai cái bình cắm bông, là bằng hai chất ấy; một bình Tàu bằng sứ và một bình Nhụt bằng pha-lê nhiều màu. Còn tại sao nó rớt thi, thì chàng đã chán biết.

- Má đánh chết !
- Con Nga đụng đó !
- Tại anh Tâm xô em.

— Ai biêu mày níu áo tao, tao mới xô.

— Thôi lượm miếng rồi dấu, ba má không đè ý đâu.

Nhâm phân-vân không biết có nên rầy con hay không. Chúng nó đập bể đồ thì phải rầy. Đó là lẽ tự-nhiên. Nhưng chàng đoán thấy vẻ sợ-sệt của thằng Tâm và con Nga vốn nhô xiù lai càng nhô xiù hơn trong dáng điệu ké-né vì sợ bị rầy của chúng. Chàng không nỡ. Vả lại nếu kêu chúng vô mà rầy thì phải điều tra, rồi đứa này chối đứa kia cãi, có khi chúng dở chuyện gì đâu cũ hơn tuân lẽ ra mà mách, rồi lại phải phân xử, rồi có đứa khóc nói là Ba xử úc, có đứa thỏa nguyện hô : « Nhào ! Nhào ! » Thế thì chàng chỉ còn nước quăng viết, bịt tai lại thôi.

Những ý nghĩ ấy làm chàng

hoảng, không dám tính chuyện rầy rà nữa. Giả bộ không nghe thấy là hơn. Chúng nó có lỗi chắc sợ mà bớt làm ồn, chàng sẽ làm việc được.

Một tuần lễ này, chàng lui bụi mãi viết một truyện ngắn, mà không viết xong. Truyện gợi một thời dễ vãng êm đềm. Những lúc chàng say sưa sống lại thời ấy, tim những cảm giác tươi mát, tả cho trung thành, thì bị sấp con nó quấy rầy; bao nhiêu cảm hứng trốn đâu mất hết. Giờ đây, chàng phải chịu thua lũ con đê được yên thân.

Nhâm cúi xuống tiếp tục viết thi nghe phía ngoài, chúng nó hè nhau, la inh ỏi: « *Mạnh thầy, thầy ăn, mạnh rắn, rắn ăn né... è, è* ». Rồi có tiếng chen chạy bình bịch, tiếng trẻ la hoảng, tiếng ghê bị xô đẩy. Sự ồn ào dịch lần vô buồng trong. Chàng day lại thi, ô, trẻ nhỏ đâu mà đông dữ vậy? Chàng chỉ có nắm con, mà cái đám này trước tới một chục cái đầu. Chúng ngồi đuôi nhau, đứa này níu vạt áo sau đứa kia, chơi cái trò « Thầy bắt rắn ». Cái đuôi rắn, có lẽ bị rượt nà, thụt lui vào buồng chàng. Thắng Tâm làm đuôi. Nó sợ quá, thụt riết, miệng kêu « ba... ba... » khồng ngót. Tới gần chàng, nó kéo tay chàng đưa ra vạt áo sau của nó.

Nhâm hiểu ý muốn của con, nắm lấy vạt áo và chính chàng làm đuôi.

Thắng Mật, con trai người bên cạnh làm Thầy. Con trai lớn của chàng, thắng Khai làm đầu rắn mà không địch nổi với Mật nên cái đuôi Tâm cứ bị thầy chụp hoài cũng phải.

Thắng Mật tép với mèo, mèo

vôông, miệng rộng. Nó trộn con mắt, nghiến răng, la : « Ngoài ngoài... » nghe mà phát lạnh xương sống. Mỗi lần những ngón tay nó quấn lại đê chụp tới là mỗi lần chàng rợn ốc, tràng qua một bên đê tránh,

Ông thầy chụp bên trái, chụp bên phải. Rắn né, tránh tùy theo hướng tấn công của Thầy. Có khi Thầy cứ chụp một bên liên tiếp, thành ra rắn cứ phải tránh bên đó. Rắn và Thầy xây tròn y như là con chó muôn đớp đuôi và không được cứ xây quanh mõi.

Nhâm hoàn toàn sống trong cuộc chơi, hoảng sợ thật tình và vui với trẻ con, thấy mình cũng nhỏ như lũ ấy với tất cả ham mê của chúng.

Đã lâu lắm rồi, chàng không có dịp sợ hãi, vui đùa hồn-nhiên như vậy. Đã lâu lắm rồi, bị những lo âu của tuổi lớn chiếm hết tâm trí, chàng quên rằng đã có lần chàng thơ đại và biết vui vẻ suốt ngày.

Hôm nay, được nhảy sang thế giới trẻ con một cách đột ngột chàng quên hết thực tế, và không cần phải tưởng tượng, chàng hoạt động một cách tự nhiên trong cái quê hương cũ mà đã bao năm chàng xa cách. Chàng cũng giận thắng Khai làm đầu rắn không nén thân, tức thắng Mật rượt nà, và những lúc sợ quỳnh chàng cũng có ý muốn tìm người bảo vệ.

Bỗng mấy đứa nhỏ rã ra, không chơi trò ấy nữa. Nhâm ngần người bàng hoàng tiếc và vừa muốn xúi chúng nó chơi nữa thì sực nhớ ra rằng mình là người lớn.

Chàng có cảm giác như vừa

vượt qua biên giới. Chỉ một bước thôi, là đã qua trời xứ khác. Cảnh vật vẫn y nguyên, bên này giống hệt bên kia, nhưng mà đó là hai nước khác nhau, một nước thanh bình giản dị, một nước chộn rộn phiền phức, đầy lo nghĩ và xấu xa.

Có điều khi bước qua bên kia biên giới, chàng không hay, mà lúc trở về chàng lại biết.

Cái quê hương cũ ấy, chàng có cảm tưởng rằng chỉ được chơi một lần, một lần này thôi, rồi không bao giờ nữa chàng có hy vọng trở lại. Nhâm nhăm mắt, lòng quấn thắt như kẻ bị đày xa xứ, day lại nhìn lần chót quê cha đất tổ phải ly biệt đến ngày cuối cùng của đời mình.

Chàng nhớ cũng có đôi khi sống lại buổi thơ ngày, như khi xem tập ảnh gia đình chẳng hạn. Những dịp ấy, chàng chỉ được thấy một mớ hình bóng mờ của thời thơ ấu, không có những cảm giác sống như hôm nay, hôm đầu tiên, mà cũng có lẽ là hôm chót chàng thấy mình trẻ dại thật tình.

Nhâm thở hồn hồn, mồ hôi chàng chảy dầm dề. Chàng lấy làm lạ sao mình lại mệt đến thế, còn sấp nhô thì như không. Mà kia chúng nó bàn soạn với nhau chơi trò gì nữa kia.

— Chùm nụp, chùm niêu, tay ti, tay tiên, đồng tiền, chiếc đũa...

— Thẳng Tâm ngủ !
— Hồng thèm đâu, ăn gian.
— Con rắn, con rít, bò qua tay này... là tay mày, ai cũng thấy hết, ăn gian gi ?

— Sao cứ em bị ẹp hoài. Hồi nãy em bị làm đuối rắn, bây giờ bị ngủ.

— Tại mày xui, mày phải chịu chờ !

— Ba chơi, em mới chịu ngủ ? Ba chơi, Ba !

Nhâm mỉm cười. Chàng chắc chắn là không mong vui được như lần trước, vì sự bất ngờ lần này không còn nữa. Cảm giác tự nhiên phải khi không mới có. Cố tìm và ý thức rằng đang tim, không bao giờ cảm thấy được.

— Thôi, Ba hỏng chơi, em hỏng ngủ.

— Ba chơi. Ba...

— Đì, Ba...

— Như hồi nãy vậy, vui lắm Ba.

Thấy bộ nhõng nhẽo của thẳng Tâm, Nhâm cung quá, ôm con nựng :

— Ba cút, con bắt nhá ?

— Dạ, sướng a, bắt ba được, ba cho cái gì ?

— Con nhắm mắt đi. Coi kia, ai giao hi hi. Lấy tay bịt mắt lại.

Nhâm vừa nói vừa đi thụt lùi, trong khi sắp nhỏ chạy tản ra như đàn chuột trong phòng vắng, lúc chủ nhà mở cửa bước vào.

Chàng không tìm chỗ trốn đâu xa cho mệt, săn cánh cửa đó, chàng đến núp sau. Chàng thấy đã có một đứa ẵn đó rồi.

— Rồi chưa ? Tâm hỏi lớn.

— C... u... t... t !

Nhâm muốn xếp ve mình lại cho nhỏ thêm trong két cửa nhưng không được. Mà lạ, sờ sờ ra đó mà Tâm nó vẫn không thấy !

— Được con Nga rồi, trốn gi dở dữ vậy.

Nhâm nín thở, nín cười muốn tức ngực. Nhưng chàng thất vọng

không thấy sợ bị bắt. Cuộc chơi thế là mất hết hứng thú.

Đợi lâu quá mỏi chán, chàng ngồi chồm chồm xuống và nhìn lại đứa nún phía trong.

Đó là một đứa con gái độ chừng mười hai tuổi, tên gì, con ai chàng không biết. Mặt nó trông cũng dễ thương. Nó dán mũi vào ván cửa nứa để hit bụi. Mà Ồ, này là, gương mặt nó trông nghiêng sao mà giống... giống ai kia?

Nhàm buoi tri nhớ. À, giống con Dung thuở nhỏ. Nhàm như tắt thở. Thời gian như lùi lại mấy mươi năm và ngừng trên một cành cũ.

Cũng trong ket cửa như vậy, chàng, một cậu bé mười ba và con Dung, mươi mốt, đang nín thở sợ bị bắt.

Tim chàng bây giờ xe lại vì xúc động, tim cậu bé thuở ấy đậm mau vì hồi hộp. Không phải chỉ hồi hộp vì sợ, mà vì những tình cảm và ý nghĩ hỗn độn, cậu không biết là cái gì, vì sao mà có, nhưng cứ như vậy mỗi lần gần Dung, ở một nơi kín hay vắng vẻ.

Một đêm sáng trăng ở quê trên mệt xóm nhà đồng-đúc, trăng càng sáng rõ, bóng cây, bóng bụi càng đậm đen, cậu bé và con Dung lại «cút bắt». Cậu bé cứ tìm Dung trước cho kỹ được. Có khi cậu thấy đứa khác trong bụi cây, cậu giả đò không hay biết, đi lục-lạo nơi xa hơn.

Dung! Rõ-ràng Dung trong bụi nầy đây. Dung không cục-cựa, không la hoảng vì bị lôi ra. Cậu bé lại gần, không buồn bắt. Cậu nắm tay Dung, hai đứa nhìn nhau, không nói gì hết, lâu, lâu lắm; Mấy đứa trốn khác ngồi lâu bị

muỗi đốt đau, tức mình ra mặt, chươi cậu bé om-sòm. Mà cậu có cần gì chơi nữa đâu. Trốn như vậy đến sáng cũng được.

Một buổi chiều mưa dầm. Cậu bé tan học che dù về nhà. Dung chạy theo xin nún. Cậu bé không nghe lạnh nữa. Mưa càng nặng hột mà hai đứa càng đi chậm. Đoc đường hai đứa còn đứng lại chơi trò nấm mối.

— Nè, nấm mối tàn, nè!

Cây dù sập xuống lần lần, nhốt hai cái đầu xanh trong ấy.

— Nè, nấm mối nở, nè!

Cây dù ngập ngừng giương lên, hai mặt trẻ nhìn nhau, mỉm cười im lặng.

Lòng Nhàm thơ thời như một sáng xuân, tim già của chàng xíc động như mới biết xao xuyến lần đầu tiên. Tế bào chàng như sanh sản thêm, thớ thịt như nở nang ra. Máu chàng chảy dồn lên mặt.

Chàng lắng nghe hơi thở của đứa bé, của Dung mà! Cái mùi của Dung đã bao năm rồi sao lại chưa phai, cái mùi thơm của sự trong sạch, cái vị ngọt của má non!

Lần qua lối cũ, chàng bắt gặp Dung cát nhà trên miếng đất sau hè. Chàng nhìn Dung nấu cơm bằng nồi gỗ. Chàng cùng Dung sống riêng biệt người đời, trong cái giang sơn đó được bao năm?

Lối cũ đã sanh rêu, mà dấu chòn Dung nay còn in rõ rệt trên đó.

Lối cũ mà mỗi hòn sỏi, mỗi cọng rơm chàng đã thuộc lòng, chàng trở về qua đó với tất cả tười mát trong lòng, tất cả phấn khởi của tuổi dại, tất cả rung

động của mỗi tình trẻ thơ, với Dung, tất cả...

— Được Ba rồi, nhào, nhào ! Chị Thiên nứa Hà ! Hà. Được Ba. Tâm giỏi hơn Ba ?

Nhâm mặc cõi như bị bắt chợt đang làm điều quấy ! Chàng ngắn ngơ như vừa ra khỏi mơ.

— Má về ! Má ơi, má có mua bánh kẹp cho con hòn ?

— Tâm bắt được Ba, Má à.

— Cha, cha mày nhỏ em dữ. Cha con bây giờ cho bẽ bình bồng.

— Ba, Ba đậm bẽ đó a Má.

* *

Thôi thế thì hết. Không bao giờ, thật không bao giờ chàng còn trở về được quê hương cũ nữa.

Cái bà tiên mà trong phút giây đã đem chàng vào một thế giới kỳ ảo, biến mất rồi, và được thay thế bằng một bà tiên khác, lôi chàng trở về thực tế. Bà tiên này thì thiết thực, hiện về với một rõ đờ ăn mua ở chợ, và mới bước chân vào nhà đã thấy ngay thiếu mất bình cảm bồng.

Nhưng Nhâm không khỏi ngậm ngùi, bâng khuâng, ngơ ngẩn. Chàng hát nho nhỏ :

— Nhắc chi ngày xưa đó...

Xa thật xa, từ trong đáy thời gian nồi lên những tiếng gọi. Chàng lắng nghe, tiếng ấy lần trốn rồi lại nồi lên, đi xa, xa lần, đi mất.

Lòng Nhâm quặn thắt đau...

* *

Vợ Nhâm đem lên đặt trên bàn viết của chàng một bình trà và một đĩa bánh gan.

Sắp con chàng bu quanh lại để hoan nghinh cái trò chơi của người lớn ấy. Con Nga đòi một miếng « thật bự », bự hơn hết vì nó viện cớ là nó nhỏ. Thắng Tâm cãi rằng nó đã chịu ẹp trong cuộc chơi, thì giờ phải bù cho nó.

Vợ chồng Nhâm nhìn con, thấy vui vui trong lòng. Nhâm thấy mình hoàn toàn sung sướng trong cảnh hiện tại. Trà nóng rót ra tách, đưa hương lên thơm ngào ngạt. Bánh gan xắt từng miếng mỏng khoe màu đỏ dợt của trứng gà trông thấy mà thèm.

Nhâm thấy bớt tiếc thương mờ hình bóng mong manh lúc nãy. Rồi chàng không thấy tiếc gì nữa hết.

Mà tiếc làm gì chớ, chàng nghĩ. Buổi thanh xuân; mình lại tiếc thời thơ dại, rồi đến lúc xé chiều của cuộc đời có lẽ mình sẽ tiếc lúc bảy giờ. Trọn đời mình cứ lo tiếc thương cái dĩ vãng không bao giờ trở lại, và không bao giờ biết hướng việc đương xảy ra.

Dĩ vãng phải qua, ngậm ngùi vô ích và kia là bánh gan, trà nóng của mẹ sắp nhỏ mua về dọn lên, sao mình lại không ném bánh ngọt trà ngon của một người vợ đảm. Mình phải hái lấy ngày đang qua : chỉ có cái hiện tại là đáng kể.

Nhâm lấy muỗng xắn một miếng bánh, lòng hoàn toàn thư thái hả hê. Chàng ngược mặt lên, đưa bánh vào miệng. Bỗng chàng chú ý đến một bức « phông » thứ nhì, sau lũ con chàng bu quanh đó ; sắp con người hàng xóm, bạn chơi của con chàng hồi nãy, đứng dằng xa nhìn. Chúng lắng lẽ ngắm chúng nhưng mắt chúng nói nhiều về sự thèm thuồng. Có thắng Khinh, con

nà khá giỗ, chắc là không phải nó thèm bánh, nhưng nó mồ côi mẹ, có lẽ thèm cảnh sum vầy, đầm ấm chăng ? Trừ Khinh ra, chúng nó đều rách rưới, bần thiểu.

Miếng bánh vừa ngâm, chàng không thấy mùi vị nữa. Cuộc đời chàng vừa tim ra là tốt đẹp bỗng dung xám lại, như một cơn chuyền mưa tối thình lình giữa nắng trưa.

Nhâm không biết mình còn đủ trí tinh hay không. Cái gì mà sự thật cứ lần trốn hoài, vừa cầm nó trên tay, nó lại tuột đi mất. À ! Thế là hiện tại có tốt đẹp như chàng vừa nghĩ chăng ?

Nhâm ngoắt chúng nó lại hết và hỏi con :

— Nga không mời anh em, chị em ăn bánh sao ?

— Mời chờ Ba, Ba cho con đi, rồi con chia.

« Hiện tại có thiệt là tốt đẹp chăng ? » Nhâm lập lại trong trí câu hỏi đó. Chắc chắn là không,

vì chàng đang nghe khó chịu «Nhưng, cái gì mới thật tốt đẹp chờ ». Nhâm rối trí, điên đầu « Ngày mai, ừ, ngày mai sẽ tốt đẹp chăng ? Hôm nay đã là ngày mai của quá khứ, mà nó không đẹp được thi ngày mai của hôm nay chắc đẹp gì hơn ? Thế thì không bao giờ mình yên lòng được à ? Hay là mình sẽ ráng làm sao cho ngày mai trở nên tươi đẹp ? Ừ, có thể được lắm chờ ? ».

Nhâm bỗng mừng rõ như tìm gặp lối ra khi lạc trong rừng âm-u. Cái truyện ngắn tiếc thương quá khứ chàng viết mãi không rời, thật ra không phải vì trẻ làm ồn lầm mà chính vì chàng không biết kết thúc làm sao cho phải lẽ.

Rồi chàng dề mặc vợ phát bánh cho lũ trẻ, cái xuống ghi mau những giòng tư tưởng mới nảy ra, dâng trào lên, cuồn cuộn như mạch sống mới.

BÌNH-NGUYÊN-LỘC

ĐÃ RA :

BUÓM TRẮNG

C Ủ A

NHẤT - LINH

viết và đọc

TIỂU THUYẾT

(tiếp theo)

của NHẤT-LINH

Ngay trong vở kịch « Romeo và Juliet » bất hủ của Shakespeare đoạn cuối tả Romeo đến nơi, tưởng Juliet chết thật, chàng uống thuốc độc tự tử; khi chàng vừa chết nằm xuống thì Juliet cũng vừa tỉnh giấc (vì nàng có uống một thứ thuốc khiến nàng trong một thời gian như người chết thật) và khi nàng thấy Romeo đã chết thì nàng cũng lấy dao tự tử chết theo tình nhân. Thật là nhiều sự dồn dập đến đúng lúc quá thành đoạn này có vẻ « nhân tạo ». Nhưng ở trên sân khấu những cảnh đó không chướng quá nếu người đóng giả.

Lại có những tiểu thuyết hay mà không có truyện gì cả, thí dụ một vài truyện vừa hoặc ngắn của nữ văn hào Anh Mansfield và của nữ văn hào Nga Tchekov,

Edmond Jaloux, nhà văn Pháp đã viết: « Tchekov và Mansfield đã có cái khôn ngoan muốn tả đời sống với những phức tạp của nó mà không có định tâm làm cho có vẻ tuồng, (không như Maupassant nhà viết truyện ngắn hay nhất của Pháp), ý muốn dàn cảnh, làm choáng mắt rất tai hại cho nhiều nhà văn giỏi nước ta (tức nước Pháp). Ở Mansfield không có gì

như thế cả. Trong truyện, muốn đi tìm một cái kết thời rất dễ, nhưng cần phải tài giỏi lắm mới có thể viết mà không cần kết (tôi muốn nói: kết, nỗi bật lên và gò gãm không ít thì nhiều) hay đúng ra mỗi một đoạn, mỗi một chi tiết tự riêng nó thôi nó đã có kết của nó rồi ».

Tóm lại tiểu thuyết không phải là không có truyện, nhưng truyện đây là những việc xảy ra, những chi tiết hay và đúng về các việc xảy ra, đi theo cái đại cương để diễn tả được cái đẽ mình đã chọn.

TÌM CHI TIẾT

Truyện ngắn hay truyện dài đều do một hay nhiều cảnh liên tiếp nhau tô tạo lên. Mỗi cảnh đều diễn tả bằng những chi tiết về người, về việc, về phong cảnh.

Vậy việc cần nhất, cái việc nó định đoạt giá trị một cuốn tiểu thuyết là TÌM CHI TIẾT.

Chi tiết về người (tính tình, cử chỉ, hình dáng, ngôn ngữ) trên kia tôi đã nói. Bây giờ nói đến những chi tiết về việc.

Thường thường, trong những cuốn sách hay, người ta tìm những

việc để diễn truyện, như vậy linh động hơn. Tác giả nên tránh dùng lời nói, nhất là lời nói dài giòng, hoặc lời giảng giải, hoặc nghị luận. Cũng cần là đừng nói rõ hết cả ra; cứ để những việc xảy ra ấy tự nó, nó làm cho độc giả nhìn thấy nghĩa lý của nó, tác giả đừng chèm lời phê bình, đừng chỉ cái này giảng cái kia như ông thầy giáo.

Thí dụ: viết một cuốn tiểu thuyết về ảnh hưởng lớn lao của kim tiền trong đời sống. Điều cần nhất là tìm những việc xảy ra, tự nó, nó bày tỏ một cách linh động cái ảnh hưởng ấy. Cuốn sách hay là chính ở chỗ tác giả nào tìm được nhiều chi tiết hay để diễn tả.

Đừng sợ viết nhiều chi tiết nếu những chi tiết ấy đúng và hay, cái đáng sợ là tả nhiều chi tiết mà những chi tiết ấy sai và lạt léo. Thí dụ trong truyện, có một người dũng trí, nếu chỉ nói « Ông X. có tinh dũng trí lắm » thì ai nói chẳng được. Hơn nhau là ở chỗ tìm một vài việc xảy ra để tỏ rõ sự dũng trí. Nhưng mình phải cố tìm ra những chi tiết mới, chứ đừng mượn những việc người khác đã tìm ra trước. Thí dụ « bút chí dắt ở tai mà cứ đi tìm bút chí » là chi tiết mà nhiều người đã tìm thấy. Còn như việc tả sự dũng trí kè dưới này là mới(do một người bạn kề lại) :

« Một hôm tôi cởi áo ngủ. Vừa cởi xong áo ngủ, tôi vội lấy quần áo tây mặc rồi đi ra cửa. Đi một lúc tôi mới sực nhớ ra là lúc nãy cởi áo ngủ để dura đi giặt và để mặc bộ áo ngủ mới chứ không phải là để định đi đâu. »

Đây là việc, viết theo lời ông bạn kề ; trong việc này, các bạn có thể thêm chi tiết cho hay hơn lên, thí dụ :

Một hôm tôi cởi áo ngủ. Trong lúc đương cởi áo, một vết rượu vang ở tay áo khiến tôi nhớ đến bữa cơm thân mật hôm trước và vẻ mắt Lan nhìn tôi. Tôi thấy vui và hồi sáo miệng, vừa hồi vừa với quần áo tây mặc. Tôi chải đầu nhìn ngắm mình trong gương và thấy nét mặt mình hôm nay có duyên hơn. Tôi thắt lại cái ca-vát và lấy làm mãn ý. Trời hôm ấy lại đẹp. Đi một lúc tôi tự hỏi :

— Minh đi có việc gì nhỉ ?

Tôi nghĩ mãi để cố nhớ mình định đi đâu, nhưng nghĩ mãi không ra. Tôi làm bầm tay trách :

— Minh thì lúc nào cũng đang trí, hay quên, lần sau phải ghi ngay vào sổ tay mới được (tôi đã nhiều lần nghĩ ra việc gì để dặn al, yên trí là sẽ nhớ, thế mà một lúc sau lại quên băng).

Rồi bỗng tôi vứt nhớ ra, tự nhiên nhớ hay vì lẽ gì tôi không biết rõ, có lẽ bởi mấy chữ quảng cáo nào đó ở tường đã cho tôi liên tưởng đến chữ « giặt ». Thì ra lúc nãy, tôi cởi áo ngủ là cố để dura đi giặt và thay bộ áo khác. Chung quy chỉ lỗi tại cái vết rượu vang và lỗi nặng nhất là cô Lan.

Nhưng đã mặc quần áo rồi lại về sao ?

— Hay là nhân tiện mình đến thăm Lan.

« Rồi tôi mỉm cười phân, vẫn không biết lúc nãy quả thực mình vì dũng trí mà đi hay là mình định đi thật mà không tự biết. »

Trên đây chỉ là một thí dụ về tinh dũng trí : trước hết là một việc tỏ sự dũng trí sau là cách dùng việc đó. Cũng là một việc

nhưng nếu tim được chi tiết hay thi việc đó thành linh động và sâu sắc ngay. Tuy đoạn văn có dài thêm nhưng nếu hay hơn thì càng dài càng tốt ; có khi mười trang hay độc giả lại thấy ngắn và thích thú hơn là một trang nhạt nhẽo.

Đoạn ngắn ở trên chỉ cho ta biết một việc dũng trí nhưng chỉ có thể thôi ; đoạn dưới vừa linh động hơn vừa cho ta biết cả tâm hồn nhân vật, một anh chàng dũng trí thật, mặc quần áo đi là vì dũng trí nhưng ngầm ở trong tiềm giác (1) cái ý định đến thăm Lan gợi ra bởi cái vết rượu vang nó làm cho anh ta vui, thôi sao miệng, mặc quần áo tay, quên hẳn đi rằng mình cởi quần áo ngủ để thay quần áo ngủ mới ; cái ý định đến thăm Lan nó điều khiển việc anh ta làm nhưng nó không lột ra để anh ta biết.

Còn bao nhiêu thí dụ khác nữa, như tả hai người cãi nhau, tả cái tính e thẹn mồi nhóm ở trong lòng một thiếu nữ, tả một buổi chiều buồn ở một ngõ con trong đám dân nghèo, tình thương yêu của hai anh em vv... có đến hàng nghìn vạn cảnh như vậy và cùng một cảnh ấy nghìn vạn người tả vẫn khác nhau. Nhưng hơn nhau chỉ ở chỗ tim được những chi tiết hay để cho cảnh linh động, và để diễn được tâm hồn nhân vật một cách sâu sắc.

Tóm lại có hai việc cần mà người viết văn bao giờ cũng phải chú ý hơn cả : tả người cho có vẻ « sống » và tả việc một cách linh động. Bằng những chi tiết hay

(1) Tiềm giác là cái ngầm ở trong đáy lòng mình, chính mình không biết là có, nhưng chính cái ngầm ấy nó điều khiển nhiều công việc mình làm.

(các nhà văn hơn kém nhau ở chỗ tim chi tiết) mình không những diễn tả việc xảy ra hoặc cử chỉ bè ngoài nhân vật, mà lại còn đi sâu vào tâm hồn nhân vật.

Một cuốn tiểu thuyết cần nhất là sâu sắc. Thế nào gọi là sâu sắc ? Sâu sắc chính ở chỗ mình diễn tả được tất cả những cái lung lung, bí ẩn của tâm hồn.

Dưới đây là mấy lời phê bình cuốn A-Na Kha-Lê-Ninh của Tolstoi :

« A-Na Kha - Lê - Ninh không những chỉ là cuốn tiểu thuyết của thế kỷ » (nghĩa là trong một thế kỷ cuốn ấy trội lên trên hết) và tâm bi kịch muôn đời tả tình yêu tội lỗi ; tác phẩm của Tolstoi đứng lên trên hết và hoàn toàn nhất trong loại văn ấy, ngoài ra không thay có gì nữa. Fielding trong cuốn Tom Jones, Balzac trong cuốn Cousin Pons, Flaubert trong cuốn Madame Bovary, không một nhà văn nào lên tới được cái mức cao đó. Tất cả các nhà phê bình từ Vogüe đến Brandès, nói đến cuốn A-Na Kha-Lê-Ninh đã dùng hết các loại tiếng khen và tất cả những tiếng khen đó chung quí gồm ở trong điểm này : cuốn A-Na Kha - Lê - Ninh không phải là nghệ thuật nữa, không phải là sự diễn tả đời sống nữa, nó chính là đời sống, đời sống rung động và hồi hộp, mà không những chỉ là đời song bén ngoài mà còn là đời sống bên trong, đời sống bí ẩn của tâm hồn. Không một ai - ngay cả đến Shakespeare - đã dò xét lòng người thấu tối mực sau như thế. »

Vậy giá trị của một cuốn tiểu thuyết là di sau vào tâm hồn người đời.

(Còn tiếp)

NHẤT-LINH

TRƯỜNG GIANG TIÊU THUYẾT
CỦA
NHẤT LINH
XÓM CẦU MỚI



CÔ MÙI

TRUYỆN DÀI

(Tiếp theo)

MƯỜI mấy hôm sau
quả như lời bà chủ nhật trình nói,
vợ cả ông Hai Minh **cũ nâu** đến
Xóm Cầu Mới vào lúc nửa đêm, bắt
gặp chồng và vợ bé, đánh chửi hai
người một trận rầm cả xóm rồi
duỗi vợ bé đi, duỗi cả con Sen (vì bà
ta cho là cùng một tội với nhau).
còn chồng thì bà ta nhốt lại với bà
ta & trong nhà luôn mấy hôm.

Mùi mừng rõ lầm nhưng nàng
khó chịu không tìm được cách
nào tỏ cho ông Hai Minh biết là
minh định thuê nhà. Ông Hai Minh
không được đi ra khỏi cửa; còn
nàng, nàng không dám đến vì không
quen bà ta và lại có đến cũng
không biết nói thế nào cho khỏi
mất lòng.

Ba ngày hôm sau, nhà ông

Hai Minh lại bắt đầu mở cửa. Mùi vò sang thăm cụ Hai Huế để có dịp đi qua trước cửa nhà ông Hai Minh mong gặp ông ta và nếu tiện thì hỏi về việc thuê nhà.

Nàng đưa mắt nhìn vào thấy ông Minh ngồi ở một đầu giường, bà Minh ngồi ở một đầu giường, hai người cùng nhìn ra phố. Ông Hai Minh rõ ràng trông thấy nàng nhưng không cất tiếng chào. Bà Hai Minh nhìn nàng một cách tò mò và đầy ác cảm. Nàng có cái cảm tưởng là cả hai vợ chồng đều cho là nàng xấu xung, định đến xem mặt họ. Nhìn mặt bà Hai Minh không biết vì sao nàng thấy đáng ghét tệ. Nàng cũng không cất tiếng chào, vội vàng quay mặt đi.

Lúc trở về, khi đi qua trước cửa nhà ông Minh, nàng ngửa mặt nhìn thẳng như muốn tỏ cho họ biết là không phải nàng xấu tính muốn sang xem mặt họ; nàng thấy trong người tức bức và lại càng ghét bà Minh hơn.

Hôm sau nàng lại đến thăm bà Năm Bụng để có dịp gặp mặt ông Minh. Đến gần nhà ông Hai Minh, nàng chợt nghĩ chắc thế nào bà Minh thấy nàng đến cũng rủa thầm: con bé này lại vò vò vĩnh vĩnh. Nghĩ thế Mùi lại không dám rẽ vào, mắt nhìn thật thẳng, không dám cả liếc vào nữa. Lúc trở về Mùi lại quay hẳn mặt nhìn sang nhà trước cửa ông Hai Minh.

Mùi lấy làm khoan khoái đã tỏ ra được cho bà Hai Minh đáng ghét kia biết rằng nàng không thèm nhìn đến cái mặt bà ta, nhưng nàng thấy bức tức là việc thuê nhà của nàng, nếu cứ thế, thì không tiến được bước nào.

Nàng thấy mình có chịu khó

gặp ông Hai Minh một lần cũng vô ích; trong khi vợ chồng người ta đương ở một tình trạng như thế không có cách nào hỏi thẳng ngay, phải đợi người ta nói ra trước và như vậy cần phải lân la sang chơi một vài bận và nói truyện lâu với cả hai vợ chồng, nghĩa là phải tìm cách làm thân với bà hai Minh. «Làm thân với bà Minh?» Mùi nghĩ thế và cười hắt ra một cái. Nàng chỉ còn cách là đợi. Nàng cũng không sợ ai thuê tranh vì ngoài nàng ra còn ai thuê nhà ở Xóm làm gì.

Một hôm bà Ký Ân vào hàng và hỏi ngay:

— Cô không thuê nhà nữa à?

Mùi nhìn bà Ký Ân hơi ngạc nhiên:

— Ai bảo bà thế?

— Thế sao cô không hỏi hai Minh.

Mùi ghé vào tai bà Ký nói cho bà rõ những sự khó khăn, Nghe Mùi nói xong, bà Ký Ân thở dài một cái bảo Mùi:

— Nhà ấy có người thuê rồi.

Mùi sững sốt nhưng tự nhiên nàng lại thấy trong lòng vui vẻ nhẹ nhõm hẳn,

— Ai thế? chắc bà chủ nhật trình thì phải biết.

— Ông giáo Đông Công Ích tin lành.

— Thế sao ông ấy biết mà thuê?

— Ông ấy quen Hai Minh và ông ấy hỏi thẳng Hai Minh không như cô.

Ông «Giáo Đông Công Ích tin lành» có cái tên dài thế vì ông làm rất nhiều nghề nhưng chỉ có một nghề là nghề thât; ông làm người đi cỗ động và bán phiếu cho hãng Công Ích để dành

tiền. Muốn cho người ta tin, ông tự gán cho ông là một ông giáo mặc dầu ông không dạy học bao giờ và đi đâu ông cũng rút ở trong cắp ra cùng với những giấy giảng giải về cách thức để dành tiền, lời lãi, số sổ v.v... một hai cuốn sách đạo và ông nói vài câu cõi động che hột Tiêu-Lành.

Chính bà Ký Ân vẫn thường nói truyện với Mùi về ông giáo Đông luôn ; có một lần đương khen ông giáo Đông bà ta lại chêm vào một câu nói ông ta chưa có vợ. Giá là người khác nói thì Mùi đã cho là ông giáo Đông nhờ người bắn tin nàng nhưng đổi với bà Ký Ân lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sự kén chồng cho sáu cô con gái đến tuổi hay sắp sỉ đến tuổi lấy chồng thi Mùi không đề tâm.

Bỗng nàng vừa sực nghĩ ra điều gì, đưa mắt nhìn bà Ký rồi cười nhạt. Linh cảm vừa báo cho nàng biết là chính bà Ký đã bảo ông giáo Đông biết là Hai Minh sắp đón đi, để ông giáo thuê cái nhà đó, ở gần gũi bà và nàng đi lại nhà bà tự nhiên.

Nàng cất tiếng nói với bà Ký :

— Bà này, cái ông giáo Đông thế mà giỏi nhỉ không kém gì bà chủ nhật trình. Cháu ở ngay bên cạnh không biết... phải nhờ bà bảo, thế mà ông ta ở xa cũng biết được... mà không cần bà bảo.

Ngừng một lát ; nàng lại hử lên một tiếng rồi tiếp theo :

— Ông ta tài thật đấy, nhỉ bà chủ nhật trình nhỉ :

Khi Mùi nói tiếp câu sau cùng sau một hồi ngừng lại và sau một tiếng « hử » ngầm nhiều ý nghĩa, bà Ký chột dạ. Chính bà đã bảo ông giáo Đông thuê tranh Mùi. Thấy Mùi có ý nghi ngờ, bà vội

nói dối thêm một câu nữa cho Mùi hết nghĩ :

— Thị chính ông giáo Đông bảo tôi là vợ cả hai Minh biết hai Minh có vợ bé ở đây.

Thấy Mùi vẫn có vẻ không tin, cứ nhìn chồng chọc vào miệng mình nói, bà Ký ngượng quá, cái môi dưới đương uốn éo định nói thêm bỗng rung rung rồi yên tắp. Bà Ký đứng dậy :

— Thôi con này đi về thôi.

Mùi không tức gì về việc không có nhà thuê ; sự thực thấy sự lấp đắc dĩ không thuê được nhà nàng lại mừng nghĩ đến cái vui được ở cùng nhà với Siêu trong ít lâu. Nàng chỉ đâm ghét bà Ký Ân xấu bụng mà xưa nay nàng vẫn không ưa gì và sáu cô con gái của bà xưa nay nàng vẫn có ác cảm thì nay nàng lại thấy đáng ghét, đáng ghét như mẹ.

Nàng lại lấy làm bằng lòng vì đã không cần dùng lời nói rõ ràng mà cũng tỏ ra được một cách rất rõ ràng rằng nàng biết bà Ký Ân đã xấu bụng đánh lừa nàng ; nàng đã làm cho bà Ký Ân bứt rút để báo thù bà mà bà không dựa vào cớ gì để giận nàng được.

Nàng vừa sực nhớ là bà Ký Ân quên không ăn trầu và nàng cũng quên đứt không mời bà ta ăn trầu như mọi lần. Mùi nhìn theo bà Ký đi về phía chợ ; bỗng nàng cau mũi :

— Nói thế nào với ông cụ bây giờ.

Nàng bức mình và tự trách mình nhanh nhều đoảng chưa chi đã nói ngay với cha là thuê được nhà của ông Hai-Minh mà lại nói cả số tiền thuê là hai đồng một tháng. Mùi thấy ngứa ngứa ở gáy và cho

tay lên gãi và càng gãi càng ngứa thêm.

Chợt thấy ông Ninh-Ký đương thô lỗ hai mắt lồi nhìn mình. Mùi lầm bầm :

— Người ta đương bức mình đây. Nhìn cái gì ?

Nhưng Mùi không quay mặt đi nhìn ra chó khác như mọi lần : nàng nhìn thẳng vào mặt ông Ninh Ký không chớp và mắt nàng cũng cố mở to như mắt ông Ninh-Ký. Nàng cứ nhìn như thế cho đến lúc ông Ninh-Ký chịu thua phải cúi mặt xuống.

— Nào xem, còn nhìn nữa không nào.

Mùi gọi Bé lên :

— Chỉ trông hàng, tôi phải về nhà có tí việc cần.

Mùi về nhà không phải để báo cho ông Lang biết không thuê được nhà nữa, tin ấy nàng muốn để chậm lại càng lâu càng bay. Bao giờ cũng thế, hễ khi nào có việc bức mình là Mùi về thẳng nhà rồi ra vườn sới rau nhặt sâu để không nghĩ ngợi gì nữa.

Mùi về đến công nhà, gặp ông Năm Bụng đương đứng nấp sau dậu đâm bụt. Ông Năm thấy Mùi về, mừng rỡ nói :

— May quá.

Mùi nhìn vào bụng ông Năm Bụng, hiểu ý và mỉm cười nói :

— Ông cứ vào không sợ gì.

Không sợ đây túc là không sợ chó. Ông Năm Bụng có cái tài dắt ở bụng tới năm chai rượu lâu mà lúc đi vẫn ngang nhiên như trong bụng không có chai nào ; dẫu những người đã biết chắc chắn là ông có rượu ở bụng nhìn cũng chỉ thấy bụng ông hơi phình một tí thôi. Có một lần đương đi & phố Phủ Lệ gặp một bọn tay

đoan và linh đoan & ga xuống đi ngược lại phía ông mà bưng ông lúc đó cũng như mọi lúc dắt năm chai rượu lâu. Cả phố Phủ lo sợ nhưng họ thấy ông mặt vẫn làm lí và thản nhiên như người đi chơi mát. Vì người ông ca lóu, trán rộng mắt sâu lại có một bộ râu quai nón đen và dài như râu một ông cõi đạo, trông ông bệ vệ và đạo mạo như một vị quan to ; bụng ông có to một tí cũng là sự thường. Linh đoan nhìn ông không đời nào ngờ được trong bụng ông chứa đến năm chai rượu lâu. Khi tay đoan đi xa rồi, có người hỏi ông có sợ không, ông thản nhiên đáp :

— Không sợ bằng chó.

Họ tưởng ông ghét tay đoan nên nói sở một câu chơi nhưng chính ra ông Năm Bụng cả đời không nói sở ai bao giờ, dẫu cho là nói sở tay đoan mà cố nhiên vì nghè ông phải ghét. Một lần phải chống cự lại một con chó dữ ông đã đánh rơi và vỡ mất cả năm chai dắt ở bụng và từ hôm ấy ông bắt đầu sợ chó hơn sợ tay đoan. Vì thế ông đi đâu cũng cầm một cái gậy trúc để đuổi chó và trong túi ông bao giờ cũng có kẹo vừng kẹo bột để cho trẻ con chạy ra đánh chó cho ông. Trẻ con nhà nào có chó lành không bao giờ được ăn kẹo của ông.

Ông vừa vào đến trong nhà, thoảng một cái Mùi đã thấy năm chai đặt trên phản trước mặt ông Lang. Mỗi khi ông bán bao nhiêu thì ông chỉ lấy ra có bấy nhiêu thôi ; nhà Mùi thì chỉ cần rượu cúng và vì thế thường mua rượu ti để được lâu trong nhà không sợ. Có mua giúp ông Năm Bụng thì nàng chỉ mua một chai ngâm

thuốc thỉnh thoảng cha nàng uống
hay để phòng xa thết khách.

Thấy ông rút ra cả năm chai
Mùi vội kêu :

— Nhà tôi làm gì mua nhiều
rượu thế !

Ông Năm Bụng quay mặt về
phía ông Lang nói :

— Ông mua giùm cho lấy may.

Rồi ông lại quay về phía Mùi :

— Lần này lứa rượu tốt. Cố
mua cho cả năm chai. Không uống
thì đè đó có thiệt đi đâu,

Mùi mỉm cười :

— Đè đáy tây đoán nó đến
khám, ông bắt tôi ngồi tù thay ông
à ? Mà đào đâu ra thuốc mà ngâm
cả năm chai, hối trời !

Ông Năm Bụng nói nắn nิ mãi,
sau cùng ông nói với ông Lang :

— Thì ông mua hộ tôi hai chai
vậy. Đã đến kỳ trả tiền học cho
cháu Nghĩa.

Ông Năm Bụng sở dĩ đi bán
rượu lâu không sợ tù tội một phần
lớn đè nuôi người con trai đi học,
Mỗi năm hai lần cứ khi nào đến
kỳ trả tiền học là ông đi tắt cả
các nhà quen thuộc và gần như
bắt mỗi nhà mua thêm mấy chai.
Ông vẫn nói :

— Ông cố mua thêm mấy chai,
không có tiền trả tiền học, nhà
trường có đuổi cháu đi rồi ông
có mua thêm cũng vô ích.

Thường thường thì ai cũng nề
ông và mua thêm, Cả vùng ấy và
ngay đến cả bà chủ nhật trình nữa
không một ai biết là ông ở đâu
đến và vì cớ gì ông lại đến ở xóm
Cầu Mới làm cái nghè hèn hạ ấy.
Nhưng thấy ông diện mạo khôi ngô
ra vẻ con nhà giòng và cách cư
sử cùng lời ăn tiếng nói dường
hoàng đứng đắn (đã có lần cả nhà
ông chịu nhijn đòi hai hôm liền mà

ông nhất định không chịu đi vay
ai cả) nên ai cũng đoán ông thuộc
về một nhà gia thế chỉ vì một
việc buôn bán khúc nên phải bỏ
di tha phurom cầu thực. Trước
kia chưa biết, thỉnh thoảng có
người vô tình hỏi ông về lại lịch
của ông; những lúc đó ông không
đáp lại, hai mắt ông nhìn thẳng
vào quang không một cách đau
khô và mắt ông vốn lúc nào cũng
đỏ thì lúc đó đỏ thắm lên như tiết
lên, trông thật ghê sợ, nét mặt đã
sẵn làm li của ông lại làm li hơn
và ông ngồi yên không động đậy
một thời thịt — sự yên lặng ấy lại
làm người hỏi ông sợ ông hơn là
ông tỏ vẻ tức giận — rồi sau một
lúc ông đứng dậy và bỏ đi thẳng,
vẫn không nói nửa lời bắt kè người
hỏi là ai và bắt kỳ giữa hai người
đương có việc gì quan trọng đến
đâu mặc lòng. Böyle giờ thì ai cũng
biết thế nên không ai dám hỏi ông
duyên do vì sao ông đến đây. Cũng
không ai biết cả đến tên ông nữa,
vì cái tài đất nòi năm chai rượu
ở bụng nên mọi người gọi ông là
ông Năm Bụng làm như ông là con
trai thứ năm và tên là Bụng.

Ông Năm Bụng nói xong với
cầm lên ba chai đút vào bụng chỉ
đè lại hai chai cho Mùi khẽ thấy
nhieu quá, sợ không mua. Mùi
nghe ông nói đến kỳ trả tiền học
mới sực nhớ ra tại sao hôm nay ông
lại nắn nì đòi mình mua nhiều thế.
Nàng nghĩ đến Nghĩa, anh chàng học
trò nét mặt sáng sủa, thông minh,
bằng chạc tuổi nàng, thỉnh thoảng
đi qua cửa hàng, mỗi lần nghỉ học
ở Hà nội về thăm nhà. Anh chàng
giống ông Năm Bụng như tạc khuôn
chỉ khác là mắt không đỏ, cầm
không có râu và bụng thi không có
chai. Anh chàng bao giờ cũng nhìn

thẳng trước mặt y như cha và Mùi đã thấy nhiều lần đi qua cửa hàng mà chưa một lần nào nhìn vào ; nàng nghĩ có lẽ anh chàng cũng chưa biết mặt mình nữa. Hình như anh chàng chỉ biết có học, ngoài ra không biết đến truyện gì khác.

— Bụng cha thì đầy rượu, bụng con thì đầy chữ.

Mùi mỉm cười nghĩ đến câu mọi người vẫn bình phẩm về nhà ông Năm Bụng. Nàng đưa mắt nhìn ông ta đứng đợi và thương hại. Nhìn nét mặt thẳng thắn của ông, Mùi lại nghĩ đến bà hai Minh mặt mày chơ chén và đáng ghét, đến bà chủ nhật trình đã lừa nàng, đến sáu cô con gái của bà cũng qui quyết như mẹ và đến mặt xú xi, phụng phiu của ông Ninh Ký bì thế nào được với nét mặt sáng sủa, lịch sự của Nghĩa. Nàng bảo ông Năm Bụng :

— Ông dè đầy tôi lấy cả năm chai. U già ơi, đem hũ rượu ra đây.

Ông Năm Bụng ngạc nhiên vui sướng nhưng không tỏ ra nét mặt và cho tay vào bụng rút ba chai kia ra. Ông Lang Hàn cũng ngạc nhiên và mỉm cười. Thấy con gái mình đương chê nhiều rượu, vừa nghe ông Năm Bụng nói đến việc trả tiền học cho Nghĩa đã vội vàng mua cả năm chai, ông chợt nghĩ ra một điều và tươi hẳn nét mặt. Ông vui sướng vì thấy con gái mình đã mười chín tuổi mà quanh vùng không thấy một ai xứng đáng ; cử chỉ vô tình của Mùi đã làm ông chợt nghĩ đến Nghĩa. Ông Năm Bụng tuy nghèo nhưng thuộc về nhà gia thế, ông không biết rõ nhưng tin chắc như vậy mà Nghĩa lại học giỏi, thế nào cũng đỡ cao và làm nên. Ông nhẹ hẳn người :

— Thế mà sao mình không nghĩ ra.

Rồi ông cất tiếng vui vẻ thân mật bảo ông Năm Bụng:

— Ông Năm ở đây uống với tôi vài chén cho vui. Sáng ngày cháu Mùi mới mua được con cá béo lắm.

Ông Năm Bụng nhanh nhẹn đút cả năm chai không vào bụng, vội nói :

— Ông cho tôi đi ; tôi còn đi nhiều nơi lắm, vì sáng mai tôi phải đi Hà-nội kịp trả tiền học cho cháu.

— Không, tôi không dè ông đi đâu.

Rồi ông Lang rối rít gọi Mùi bảo làm cơm :

— Mùi đi rán con cá đi — đừng dè u già rán.

Ông quay lại phía ông Năm Bụng :

— Số ông thiệt, tôi mua thêm ông năm chai nữa để giúp cháu.

Lần này thì lại đến lượt Mùi ngạc nhiên. Ông Năm Bụng cũng ngạc nhiên, nhưng còn lưỡng lự. Ông lang Hàn chợt nghĩ đến chỗ tự nhiên vô cớ mòi ông Năm Bụng uống rượu, khác hẳn mọi lần, ông vội nói :

— Tôi muốn hỏi về cách thức cậu Nghĩa học ở trường Bưởi thế nào, dè sau tôi cũng lo cho cháu Triết lên theo học.

Ông Lang đã tình cờ nói đúng vào chỗ yếu của ông Năm ; hễ ai nói truyện hỏi han về sự học của con ông thì ông thích lắm, ngồi nghe bao lâu cũng không chán và chỉ những lúc đó thì trên nét mặt lầm lì — lầm lì gần như đau khổ — của ông người ta mới thoáng thấy một vẻ tươi cười rất nhẹ ở khoé mắt. Ông Năm Bụng không nói gì, từ từ rút năm cái chai

không ở bụng ra, đặt xuống chân cột. Mùi biết là ông đã nhận lời vội cắt tiếng gọi u già đương đi cắt hũ rượu vào trong buồng :

— U già đem hũ rượu ra đây.

U già ngạc nhiên làm bầm: vừa đem rượu cắt đi xong lại thấy gọi đem rượu ra, u tưởng là Mùi trả lại ông Năm Bụng không mua nữa.

— U điếc à ? đem mau ra hai ông nhấm xuông trước rồi làm cá đê tôi rán.

Nàng cũng chạy ngay xuống bếp làm cơm và quên cả việc ra vườn sỏi rau như ý định lúc còn ở ngoài cửa hàng. Lần này Mùi cho nhiều dầu rán cho cá vàng dòn và ngon rồi nàng đi lấy ít tương Cử-dà đã mua ở Hà-nội về, thái mấy miếng ớt thật mỏng cho vào. Ông Lang thích uống rượu với cá rán chấm tương, nhưng con cá phải thật tươi, rán phải chín vàng, thịt trắng và thơm, còn vây và vẩy ăn phải vừa dòn không mềm mà cũng không cháy vụn quá. Chỉ có Mùi là rán được như ý muốn của ông. Rán xong con thứ nhất, chính tay Mùi bưng lên, hơi ở con cá còn bốc nghi ngút và trong những vây con cá cong queo còn nghe lách tách tiếng dầu nồi.

— Mời ông, mời thày xơi cho nóng.

Ông Lang nhắc chén rượu mời ông Năm Bụng :



— Mời ông dùng. Rượu của ông phải có cá của tôi.

Mùi đưa mắt nhìn ông Lang, ngẫm nghĩ không biết cha mình có sự vui vẻ đột nhiên gì. Mỗi khi ông Năm Bụng đến, ông Lang chỉ nói vài câu lấy lệ, và có khi chẳng nói câu nào; lần này cha nàng lại mời ông ở lại uống rượu, nói chuyện luôn miệng và nhất là mua thêm năm chai; cha chàng chỉ hay nói khi nào trong lòng vui vẻ đặc biệt. Mùi đưa mắt nhìn ông Năm Bụng làm như nhìn ông ta thì có thể tìm thấy duyên do sự vui vẻ của cha mình. Ông Năm Bụng cho miếng cá vào miệng, vừa nhai vừa ngẫm nghĩ gật đầu :

— Cá của ông phải có rượu của tôi !

Ông mở nút hũ, rót rượu vào chén ông Lang :

— Mời ông xơi một chén nữa.

Mùi nhìn ông không ngăn nổi mỉm cười: ông nói đến rượu và mời ông Lang uống rượu tự nhiên như rượu trong hũ vẫn còn là rượu của ông. Mùi quay xuống bếp để rán con cá thứ hai.

(còn tiếp)

NHẤT-LINH

SẮP RA

NẮNG THU

của NHẤT-LINH

LÒNG MẸ

NĂM giờ sáng, bác Lê gái sực thức dậy, nhưng bác không đánh thức Út và tung chăn của Thêm và Nữa như mọi buổi sáng. Bác khẽ bước sang chỗ Tý nằm và cúi xuống cốc vào đầu Tý nhưng cốc rất nhẹ. Sau một đêm, con tucus chồng của bác đã hết; bác lại hơi hối hận đã mang chồng quá thậm tệ đêm qua. Chính bác đã mua những thức ăn ngon về như súi chồng nhỡ đến rượu và chính bác cũng đã có lúc nghĩ đến mua một ít rượu cho chồng uống vì là ngày bán lợn lại có thức nhắm ngon như thế. Bác cũng hối hận đã đánh Tý một trận đòn quá đau, còn về chỗ Tý không được ăn lòng, ăn thịt lợn thì không sao vì bác đã để phần riêng cho nó. Bác định đến đánh thức riêng Tý rồi đặt nó xuống bếp cho nó ăn trong khi cả nhà còn ngủ. Nồi cơm bác cũng đã dề sẵn ở dưới bếp rồi. Bác không muốn một ai trong nhà biết là bác cho Tý ăn. Dưới ánh trăng mờ mờ, bác thấy Tý cựa quậy nhưng vẫn không dậy. Bác cho tay xuống lay vai và bác giật nảy mình: vai Tý nóng như lửa. Bác vội cho tay lên trán sờ rồi kêu lên :

— Thằng Tý nó sốt, thày nó ơi.

Bác ra thắp đèn rồi quay về bế Tý vào lòng. Hai mắt Tý mờ to nhìn bác. Bác gọi, nhưng Tý không trả lời, vẫn cứ nhìn chùng chùng vào bác.

— Thày nó ơi, dậy mau, nó mê man không biết gì nữa. Cô Mùi ơi ! Thằng Tý nó sốt mê không biết gì nữa. Mời cô sang ngay. Nhở ơi, Tý nó sốt. Út ơi, dậy ngay. Bé ơi, Tý ơi, tỉnh đi con ! Cô Mùi ơi, mời cô sang.

Bác lại lấy tay lay người Tý: nhưng Tý vẫn không tỉnh và mắt cứ nhìn ngược lên làm cả nhà càng sợ hơn. Mùi chạy sang. Mọi người đều dồn ra để Mùi xem bệnh. Tuy Mùi không biết một tí gì về thuốc nhưng cả nhà cũng đồ dồn hy vọng vào Mùi vì nàng là con gái một ông lang và lại đứng chủ một cửa hàng bán thuốc. Mùi đến sờ tay lên trán Tý, ngẫm nghĩ một lát rồi nói :

— Hòa nó bốc.

Câu nói ấy cũng không khác gì câu nói : « Tý nó sốt », (mà ai không biết là Tý sốt) nhưng nghe Mùi nói thế bác Lê gái nhìn chồng một cái và nhắc lại một cách đầy trịnh trọng :

— Hòa nó bốc thày mà ạ.

Mùi lại nói tiếp :

— Bây giờ phải cho nó hạ hỏa.

Mùi đứng lên chạy sang cửa hàng để lấy một liều thuốc sốt. Bác Lê gái lại lay đầu Tý :

— Tý ơi, tinh mau, uống thuốc hạ hỏa thì khỏi ngay. Cô Mùi đã bảo thế.

Nhưng Tý lúc đó đương nghĩ ngợi cố hiều xem tại làm sao cả ruột gan phổi của nó lại chạy ra ngoài người nó, nhưng nó nghĩ không ra; người nó như chơi với trên quang không một cách rất khó chịu và óc nó thì rúc như búa bô. Tý nói với mẹ :

— Bu ơi, ruột con làm sao lại chạy ra ngoài bụng thế?

Bác Lê gái như chòng nói :

— Không khem nó chết mả, thày mày ạ. Đấy mả đã đến lúc mê sảng rồi...

Nói thế rồi bác oà lên khóc rít gọi tên thằng Tý. Mùi đi sang cầm gối thuốc, bảo Bé đi lấy chén nước. Nghe bác Lê gái khóc, Mùi vừa hoà thuốc, vừa dỗm dướm nước mắt đến lúc nàng nhắc đầu Tý và thấy hai con mắt của Tý như ngược lên, — một triệu chứng mà nàng tin là triệu chứng của những người sắp chết — Mùi lại khóc nhiều hơn nhưng lúc đó nàng khóc không phải vì nghe bác Lê gái khóc mà vì thương Tý sà chết, thằng Tý mà nàng vẫn yêu nhất đám trẻ con ở xóm và nàng càng yêu hơn từ khi đã vung trumper cho nó ăn bánh.

Bé biết tính Mùi nên bảo mẹ :

— Bu có nín mì không dễ cô Mùi chữa...

Nhưng cả nhà chỉ tưởng là Bé

bảo mẹ nín sơ làm rồi trí Mùi. Mùi cho Tý uống xong, rồi cất tiếng hỏi :

— Tý ơi, Tý có biết ai đây không?

Mùi vừa hỏi vừa lấy ngón tay chỉ vào mình. Tý thấy cô Mùi vừa khóc vừa hỏi nó thế, nó chẳng hiểu vì sao nhưng cũng đáp :

— Cô Mùi.

Mùi tươi nét mặt nhìn bác Lê gái. Bác Lê gái cốc một cái lên đầu Thêm ngồi bên cạnh :

— Nó tinh rồi. Thuốc cô hiệu nghiệm thật.

Mùi muốn biết rõ hơn nên lại hỏi :

— Tại sao hôm nọ Tý lại được ăn bánh cuốn.

Tý yên lặng một lúc lâu rồi nói :

— Cô cho ăn.

Mùi biết Tý không nhờ lại được duyên cớ nhưng nó cũng còn nhớ là nàng cho nó ăn. Thế đã khá. Mùi bảo bác Lê cứ hai giờ thì cho nó uống một lần, rồi đứng lên đi về hàng. Nhờ xuống thời cơm. Ăn xong bác Lê trai đi nhặt lờ thay vợ; Nhờ kéo xe sang phố Phủ đón khách chuyển xe lửa sớm. Đã cho Tý uống thuốc rồi chỉ còn đợi thuốc ngấm và Tý đã tinh nên mọi người yên tâm đi làm công việc hàng ngày. Út cũng bế em ra chơi với Thêm và Nữa. Chỉ còn một mình bác Lê gái ngồi bế Tý ở nhà.

Một lúc sau, bác Lê gái thấy Tý chỉ lên đầu :

— Bu ạ, con cứ rúc nhói ở đầu.

Bác lấy tay xoa nhẹ lên đầu Tý. Bỗng bác sực nghĩ đến có lẽ vì đêm qua cốc đầu mạnh quá

nên nó long óc và đâm ra sốt. Nghĩ ra vậy, bác ứa nước mắt, ôm Tý vào lòng chặt hơn :

— Con đừng chết. Từ rày bu không bao giờ cốc đầu con nữa.

Tý nói :

— Bu cho con uống nước.

Nhin thấy nét mặt Tý đã tinh táo, hai con mắt đã nhanh nhẹn không lờ lò như trước nữa, bác Lê vui vẻ. Con bác lại thèm uống nước và uống ừng ực nghe ngon lành lắm. Nghĩ ra điều gì bác mỉm cười đặt Tý xuống ô rơm.

— Con nằm đây một tí nhé. Bu đi lấy cái này cho con.

Bác chạy ra chỗ thờ ở gốc đa, vái lia lịa và lâm râm khấn rồi bác đi xuống bếp. Lúc lên, bác đặt trước mặt Tý một cái đĩa đầy thịt và lòng :

— Tao để phần cho mày đêm qua đây.

Rồi bác nhìn Tý một cái như để bảo cho Tý biết là tuy hay đánh mắng Tý luôn nhưng bác vẫn thương Tý trong lòng. Rồi bác bế Tý lên, cầm đũa gấp miếng thịt lợn sào đút vào mồm Tý :

— Ăn đi, ăn được thì chóng khỏi. Còn lòng lợn thì độc không ăn được, hôm nào khỏi tao mua riêng cho mà ăn.

Tý nhai miếng thịt nhưng không thấy ngọt gì. Nó cũng cứ cố nhai và nhảm mắt nuốt cho được miếng thịt vì Tý thấy mẹ bảo cố ăn cho chóng khỏi. Nuốt hết bốn miếng thịt, Tý lắc đầu :

— Con không ăn được nữa bu cho con uống nước.

Vừa lúc ấy Mùi chạy sang để nhắc bác Lê cho Tý uống thuốc

vì đã được hai giờ rồi. Mùi giật mình nhìn thấy đĩa thịt đặt ở trước hai người và tay bác Lê còn cầm đũa :

— Chết, bác cho nó ăn lòng lợn đấy à ?

— Không tôi che nó ăn thịt thôi. Thịt sào lành mà.

— Thịt gì ăn vào thì cũng nguy.

— Thế à cô ?

Bác lại lo sợ nói với Mùi :

— Nhưng nó có ăn được đâu. Đây là hôm qua nó đi cả ngày sang câu tôm bên bến Trò, giờ ăn cơm cũng không về, tôi để phần cho nó.

— Thế nó có bị ướt mưa không ? Chiều hôm qua mưa to.

— Tôi không để ý nhưng chắc là ướt.

— Thôi thế nó bị cảm rồi. Cảm thì không sao.

Bác Lê nhẹ hẵn người, một là vì Mùi nói cảm không sao hai là vì không phải nó sốt vì bác cốc đầu long óc. Mùi về rồi. Bác vừa bế Tý vừa thong thả gấp các miếng lòng, miếng giả cầy ăn vã. Bác thấy ăn ngọt và ăn hết cả đĩa lúc nào không biết. Nhưng đến hai giờ chiều. Tý lại sốt nặng hơn : nó nằm thiêm thiếp, thở mạnh và nói lảm nhảm luôn mồm.

Nghé bác Lê gái gọi, Mùi lại phải sang, rất bức mình vì thuốc của mình không công hiệu. Vì sang đến nơi thì Tý cũng vừa nôn ra đầy chiếu nào cơm nào thịt. Mùi thì nhìn vào những miếng thịt và lấy làm mừng rằng không phải vì thuốc không công hiệu nhưng vì tại bác Lê gái đã cho nó ăn thịt và vì thế nó bị sốt nặng厉害.

Nhung Mùi không nói cho bác Lê biết sự bác Lê áy này. Bác Lê thì nhìn vào chỗ cơm nêu ra và lấy làm ngạc nhiên cả ngày hôm qua Tý nhặt đói, cơm ở đâu mà nôn ra nhiều thế kia. Bác Lê trai cũng nhìn vào chỗ nôn và hỏi vợ :

— Tối hôm qua cho nó ăn lòng vào thảo nào nó sốt.

— Rõ thật ngủ mê. Ai cho nó ăn lòng. Tại hôm qua thầy mày say rượu đánh nó nên nó sốt. Từ rày còn uống rượu vào thi cả lũ con cũng chết dần chết mòn hết mà cả tôi cũng chết quách đi cho xong truyện! Tý ơi, tinh đi con.

Nhung Tý vẫn nói mê sảng :
«... con tôm... lăng cụ quận...»

Bác Lê gái nói với Mùi :

— Cô Mùi, nó nói làm nhảm như bị ma làm.

Nói đến đây bác Lê gái sực nghĩ ra :

— Phải rồi, cả ngày hôm qua nó đi câu tôm, chắc lúc đi qua lăng cụ Quận bị ma làm. Thầy mày trông nó, đê tôi chạy đi lẽ tạ.

Thế rồi bác chạy ra cây đa lẽ chỗ thờ thần da, lẽ cái bình vôi rồi bác đi thật nhanh ra bến đò Trò. Gioc đường thấy bụi cây nào, bác cũng đứng lại lẽ và khán; đến lăng cụ Quận bác lẽ mộ cụ Quận, lẽ hai con chó đá ở cạnh lăng và lẽ dù cả năm cây thông. Ra bến đò Trò thấy không có gì đê ma ăn nắp, bác lẽ đất, lẽ trời, lẽ sông, vái huyền thuyên. Đỗi ngồi ở thuyền nhìn lên thấy bác Lê đương thi thục lẽ minh, làm râm khăn làm như minh là một ông thần sống, chàng tướng bác Lê vẫn phát呆, vội đứng lên hỏi :



— Làm sao thế bác Lê?

Bác Lê nhìn thấy Đỗi :

— Anh Đỗi ơi, Tý nó bị ma làm sốt nói mê nói sảng.

Thật ra lúc đó, thấy nét mặt hốt hoảng của bác Lê, miệng vẫn lầm bầm khấn, tay vái trên trời dưới đất, Đỗi cho chính bác Lê bị ma làm. Đỗi nói :

— Tý nó ốm à, đê tôi chạy lại thăm nó một tí.

Đỗi vừa mới sực nhớ đã lâu Bé không đến và Tý ốm là một cô chàng đến thăm Bé rất tự nhiên.

Bác Lê thấy lẽ đã đủ khắp nơi, quay trở về. Lúc đến phố, bác rẽ sang tay trái, đi về phía nhà ông Năm Bụng bán rượu lâu. Lúc đó thì bác không nghĩ đến ma quỷ nữa,

bác cho là mọi sự đều do ông Năm Bụng gây nên. Vì ông Năm Bụng bán rượu nên chồng bác mới đánh con đến phát sốt, bác mới đánh Tý đến long óc, vì ông bán rượu nên Tý chết mà không được ăn lòng, ăn thịt già cầy. Lúc thường thì bác sợ ông Năm Bụng lắm, sợ và trọng nữa vì có người nói với bác rằng ông Năm Bụng là con một ông Bố ở Sơn Tây. Nhưng con tức bác lên thì ai bác cũng không sợ. Thấy ông Năm Bụng đứng ở trong nhà bác tiến thẳng vào, lấy tay dí vào trán ông Năm Bụng :

— Làm sao cái nhà ông lại bán rượu cho chồng tôi. Con tôi chết, tôi cho ông thi tù một gông.

Ông Năm Bụng thấy bác Lê gái vào, không lấy làm lạ; ông vẫn đợi bác đến, nhưng nghe bác Lê nói thế ông biết là bác Lê trai say rượu đánh con gần chết. Ông hối hận và sợ hãi. Bác Lê gái thấy thế càng làm già :

— Ông cậy ông con ông Bố à ?

Rồi bác ấn mạnh ngón tay vào trán ông Năm Bụng làm ông Năm phải lùi lại một bước và cho hai tay ôm bụng sợ roi nǎm chai rượu dắt ở trong.

— Con ông bố, con ông mẹ gì thì cũng kệ bố, kệ mẹ ông.

Bà Năm Bụng ở trong nhà chạy ra, nhưng bà không nhìn bác Lê gái, dơ tay chỉ vào mặt chồng :

— Nhục nhã chưa ? Mấy năm giờ khõ thân này lấm rồi. Đã bảo về, không về; ở đây để bắt cứ một con đĩ dại nào nó cũng mắng được vào mặt mình.

Bác Lê gái chạy lại gần bà Năm :

— Bà bảo ai là đĩ dại. Chồng

bà bán rượu chao chồng tôi uống đánh con tôi sấp chết, bà lại còn mắng tôi là đĩ em à ? Bà cậy thế à ?

Bà Năm Bụng làm như không nghe thấy bác Lê gái nói và bà cũng không quay nhìn bác Lê, tiếp lời nói với chồng :

— È chua, không về thì mai tôi về một mình tha hồ ở đây mà nghe người ta chửi bố chửi mẹ cho.

Bác Lê gái thấy ông Năm Bụng rút cả nǎm chai rượu dắt ở bụng ra đặt xuống phẳng rồi lùi lùi đi đến phía bà Năm và bà Năm thì cứ lùi lùi dần vào cửa buồng. Ông Năm vẫn không nói gì giơ tay ấn mạnh vào mà vợ một cái. Bà Năm khóc òa lên

— Cứ đánh chết người ta đi, đồ vũ phu.

Ông Năm Bụng vẫn không nói gì, đẩy mạnh vợ vào trong buồng rồi khép cửa buồng lại. Ông thong thả cầm nǎm chai rượu đút vào trong bụng; mắt ông lúc đó, bác Lê gái thấy rõ thăm hơn cả chỗ tiết lợn mua băm qua. Bác Lê vội quay trở ra và hối hận. Bác trưởng ông Năm đánh vợ vì vợ mắng mình là con đĩ dại và bác phục ông Năm là người lớn biết điều :

— Con ông Bố có khác.

Và sự tình của bác lại đỡ rồn cả vào bà Năm mà bác cho là khinh người và hờn mình.

Lúc bác về tới nhà thì Tý đã tỉnh và sốt nhẹ hẳn đi. Mùi nói :

— Tại nó nôn ra được.

Bác Lê gái thì cho là vì bác đi lễ và đã lễ đúng vào cái bụi cây hay đồng đất mà Tý đã nghịch. Bác bế Tý vào lòng, nói lầm bầm một mình :

— Ông Năm Bụng thật là người tốt, biết điều.

Bác Lê trai nhìn vợ một cái. Bác biết là vợ mình vừa rẽ qua nhà ông Năm để mang ông ta bán rượu cho mình nhưng còn tại sao lại biết là ông Năm Bụng bán rượu cho mình và tại sao khi về lại khen ông Năm là người tốt thì bác không hiểu. Bác thấy ngầm sung sướng vì bác vừa chợt nghĩ ra là lần sau có thêm rượu thì có thể lại đến ông Năm mua được.

Đối bước vào nhà và ngạc nhiên thấy nét mặt mọi người đều vui vẻ; tự nhiên Đối cũng vui vẻ vì đoán là Tý đã khỏi và nhất là vì Bé cũng ngồi đầy đương nhascade một bên khăn trắng lên nhìn mình. Đối lại hỏi hộp vì lần đầu tiên vào nhà bác Lê mà chàng coi như là nhà vợ mình. Chàng nhìn vào mặt mọi người cất tiếng chào chỉ trừ riêng Bé là chàng làm như không nhìn thấy. Đối hắt hàm hỏi Tý :

— Khỏi rồi à ?

Rồi Đối nhe răng cười với Tý. Bác Lê gái nói :

— Sao anh lại không bảo nó về để nó câu cá ngày quên cả ăn cơm.

— Thì nó bảo tôi là chính bác cho nó đi chơi.

Bác Lê gái lúc đó mới sực nhớ ra :

— Thật là mình lú gan lú ruột, đánh oan con một trận.

Bác mủi lòng trả nước mắt.

Tý hỏi :

— Chỗ tôm của con hôm qua đâu?

— Ăn rồi, sáng ngày anh Nhở đem rang.

Bác Lê gái nói thế rồi quay nhìn Đối hỏi :

— Tự nó câu được nhiều thế hay là anh cho thêm ?

— Một mình nó câu được. Trước cháu chỉ dạy nó cách thức câu có một hai lần, nó tinh ý và học chóng lắm.

Bác Lê gái nghĩ chỗ tôm ấy cũng bán được đến bốn năm xu và định bụng để nó đi câu tôm lại có lợi hơn là ở nhà làm các việc khác, Bác cuí xuống bảo Tý :

— Cố chóng khỏi đi, thày mày vót cho ít cần đi câu tôm cả ngày cũng được.

Tý mỉm cười nhìn lại mẹ.

Mùi đứng lên để đi về nhà ; nàng mừng rằng Tý đã đỡ, khỏi phải mời làm phiền cha mình ra. Bé cũng đứng lên sang bên cửa hàng. Đối cũng muốn đứng lên đi về nhưng không dám vì sợ cùng đi một lúc với Bé ; trừ khi mới vào, còn thì không một lần nào Đối được nhìn mặt Bé cả. Chàng định gợi chuyện nói với hai bác Lê để làm thân nhưng không biết nói về truyện gì ; chàng nghĩ mãi không ra câu bắt đầu. Thấy tay Đối cứ vặt mãi những cái đầu cói làm chỗ rách ở chiếu to dần ra, bác Lê gái nói :

— Rút mãi làm chiếu rách to ra bây giờ.

Đối giật mình ngừng nhìn bác Lê gái và đứng lên :

— Thôi, cháu về đây.

Lúc đi qua cửa hàng bánh cuộn, Đối đánh liều nhìn vào và thấy Bé lật khăn lên để hở cả hai mắt cho chàng nhìn và mỉm cười nhìn lại chàng. Lần đầu tiên Đối thấy Bé

lật khăn cho mình nhìn mà chàng không cần bảo mà lại lật những hai lần và lại mỉm cười cả với chàng nữa. Đỗi sung sướng bàng hoàng và đi chập choạng như người say rượu.

Ngày hôm sau Tý không sốt nữa và cách ba hôm sau Tý khỏi hẳn và khỏe khoắn như thường. Bác Lê gái mua lòng và dồi về cho Tý ăn, và bữa cơm nào cũng có nồi trứng chung để riêng cho Tý. Buổi sáng nào Mùi cũng gọi Tý sang cho ăn hai chiếc bánh cuốn nóng, nhưng không cho Tý ăn ở và cà cuốn. Bác Lê trai lại ngồi vót cho Tý đến chục cái cần câu... Tý mới ốm khỏi, trong người dễ chịu, khoan khoái lại thấy cái gì cũng khác hẳn trước, nó như sống một đời đổi mới. Mẹ nó lại không cốc đầu nó nữa và cũng không cốc đầu các em nó.

Hôm đầu tiên đi câu tôm, Tý, trẻ nên nghiêm trang. Nó thấy không phải là đi chơi nữa mà là đi câu để được nhiều tôm đem về bán lấy tiền; nó nghĩ nó cũng sắp được như anh Nhỡ nó mỗi buổi chiều kéo xe về đưa cho mẹ bao nhiêu là tiền. Nó cũng có thể để dành riêng một ít tiền, thỉnh thoảng ra chợ ăn bánh đúc riêu của bác Mành.

Ăn cơm sáng xong, bác Lê gái đập nhẹ một cái lên vai Tý nói:

— Chiều về cố đem thật nhiều tôm về. Đừng đi chơi loằng quăng,

và thấy có cái đồng hay bụi cây thì đừng có nghịch, đừng có dài vào mà lại sốt như hôm nọ.

Mùi thấy Tý đi qua, vai vác cần câu tay xách đồ, vội gọi vào và cho ăn hai chiếc bánh.

— Bây giờ khôi rời thì mai không có bánh ăn nữa đâu.

Bé hỏi Tý đi câu ở đâu. Tý đáp :

— Em sang bến đò Trò, ở chỗ ấy nhiều tôm lắm.

— Ngày nào mày cũng đi câu ở bến Trò.

— Vàng ngày nào cũng thế. Chị hỏi làm gì cơ?

Bé giật mình nhưng cũng tìm ngay được câu ứng phó :

— Như thế tao không phải thỉnh thoảng sang bến Trò mua tôm nữa.

Tý đi khôi, Bé chạy ngay xuống bếp vò đầu vò tai, miệng lầm bầm :

— Đã bảo đừng cho nó câu lại cho nó câu để bây giờ thế này! Còn mình nữa, tự nhiên lại nói câu ấy ra với Tý để bây giờ không còn có gì sang bến Trò nữa.

Bé tức Đỗi và tức cả chính mình. Nàng dứt mạnh cái khăn che mắt xuống, ngồi thử người ra một lúc :

— Thị cần gì sang bến Trò! Đáng ghét cái mặt!

NHẤT-LINH

SẮP RA

ĐOẠN TUYẾT

của NHẤT-LINH

CÔ MAI

TRUYỀN DÀI
của NGUYỄN-THỊ-VINH
(Tiếp theo)

TÙ KHI Ký Tư được bố mẹ cho phép đưa Mai ra ở riêng, cụ Lang Ông có nhờ một người bạn thuê cho Ký Tư một miếng đất ở Ô - Đông - Mác khu ngoại thành Hà-nội, và cụ xuất vốn cất cho vợ chồng Mai ba căn nhà lá. Vợ chồng Mai giữ lại một căn nhà giữa dãy ở, còn hai căn hai bên thì cho thuê được sáu đồng một tháng. Số tiền cho thuê nhà đó, cụ Lang cho cả Mai dã phụ tiêu trong gia đình; vì cụ cũng biết là Ký Tư không kiếm ra tiền, mọi việc chi tiêu đều do Mai phải lo hết cả. Hàng ngày cứ độ năm giờ sáng, Mai đã trở dậy thu dọn nhà cửa, gọi cái Gái, đưa ở nàng mượn dãy trống bé Nga, con gái của Mai mới sanh được tám tháng. Sau khi giao công việc và tiền chợ cho Gái xong thì Mai lại mặc áo dài lên phố dãy chạy hàng sách. Hồi đó vào thời kỳ Nhật-Bản chiếm đóng nên các hàng hóa

rất khan, nhất là về hàng vải. Suốt ngày Mai cứ chạy tìm chỗ có hàng rồi lại tìm chỗ cần mua dãy giới thiệu bán ăn hỏa hồng. Mai có tài tháo vát nhanh nhẹn, nói năng có duyên, ai cũng mến, nên được nhiều nhà buôn tin cẩn dành hàng cho nàng môi giới mua bán, vì vậy số tiền Mai kiếm cũng đủ chi dùng, trong gia đình không đến nỗi túng thiếu. Còn Ký Tư thì suốt ngày ở nhà cũng bận rộn không nghỉ tay, lúc thì chàng buộc lại cái hàng rào, khi thì cuốc cái hố dãy dồ rác, đắp lại cái hè đất bị lở v.v. Nếu có rảnh rỗi chàng ngồi chơi với con hay chè dom dãy hút thuốc. Ấy là chưa kể chàng còn phải luôn luôn dãy mắt tới các người thuê nhà của chàng, sợ họ bầy bắn săn hoặc không cần thận lừa cui v.v...

Bây giờ Mai không còn phải khổ vì cảnh mẹ chồng nàng dâu nữa, nhưng càng

ngày càng buồn vì chồng. Khi còn ở Lang-Tài, Mai hy vọng nếu ra ở riêng Ký Tư sẽ tìm việc làm, nhưng đến nay tính từ ngày rời Lang Tài ra Hà-nội đã gần hai năm mà Ký Tư vẫn chưa tìm được công việc gì để giúp sinh kế cho gia đình. Hay nói chàng chẳng chịu tìm việc gì để làm cả thì đúng hơn, nhưng trái lại chàng rất chịu khó về những việc tầm thường vụn vặt ở nhà. Trong khi Ký Tư vì bận làm việc nhà nên quần áo chàng mặc mỗi ngày một luộm thuộm, thì Mai vì hàng ngày phải giao dịch với khách hàng nên nàng luôn luôn mặc chải chuốt gọn gàng, trông Mai lại càng trẻ đẹp hơn lên. Có lẽ vì vậy nên Ký Tư sinh ra tính hay bắn gắt, hoặc chàng tự thấy mình bất tài không nuôi nổi vợ con, nhưng lại muốn cho vợ con phải phục tòng mình. Ký Tư không toại nguyện vì Mai luôn luôn bận lo về sinh kế nên không thể hầu chồng nuôi con, trông coi từng hũ tương, chén mắm như người đàn bà khác vẫn làm.

Sau hôm bị chồng gắt gỏng vô lý, chiều nay lúc bán xong hàng Mai không về nhà ngay mà xuống thang nhà Thân. Gặp anh, Mai khóc và kể cho anh nghe những truyện bất bình với chồng. Thân nhìn em thương sót nói :

— Cố giục chủ ấy tìm việc làm đi.

— Em vẫn giục đầy chứ, hôm nọ chủ Hán cố giới thiệu cho anh ấy làm thư ký trong một hãng xuất nhập cảng quen với chủ, em đã đi may cho anh ấy một bộ quần áo tây để anh ấy mặc đi hỏi việc, em may bằng thứ vải màu ngà ấy mà, thứ ấy rẻ nhất, về em lại nói dối ít tiền đi nữa, mà anh ấy vẫn còn căn nhẫn là phí.

Thân cau mặt nói :

— Việc gì cô vừa mất tiền lại vừa phải nói dối, thế chủ ấy đã hỏi xin việc chưa ?

— Hỏi lâu rồi nhưng mãi tới nay mà vẫn chưa thấy người ta gọi đi làm. Em chán lắm, em chắc trong dáng điệu anh ấy người ta không muốn mượn.

Khánh ngồi gần đầy nói xen vào :

— Chị mới may quần áo tây cho anh Tư, thảo nào hôm thứ ba vừa rồi, em ngồi tầu điện về gặp anh chị đi với anh Khang ở phố hàng Giấy. Trông anh ấy mặc tây cũng « oai » hơn đầy chứ, chỉ còn hơi lù dù một tí thôi.

Nghe nói tới Khang, ánh mắt Mai vụt sáng lên, đôi môi hồng khẽ rung động ; trên khắp mặt nàng các thớ thịt nhỏ ẩn dưới làn da trắng mịn như đang nở ra để che một nụ cười. Mai cố làm ra vẻ bình tĩnh nói :

— À, hôm ấy anh Khang đưa anh chị tới hiệu ảnh quen để giới thiệu cho anh Ký nhận

anh về vẽ truyền thần.

Thân hỏi :

— Thế có nhận được không ?

— Chưa, nhưng cũng được anh ạ, vì người ta hứa nếu có ai đưa vẽ truyền thần người ta sẽ nhận giúp rồi đưa cho anh Tư làm.

— Thế thì được rồi còn gì, để chú ấy có việc làm cho bớt tinh nhở mọn đi.

Mai nói :

— Nhưng lấy đâu ra việc đều mà làm, bắp bệnh lăm anh ạ.

Khánh bảo Mai :

— Thế sao chị không bảo anh ấy xin quách ngay một chân làm tùy phái cho rồi. Với tài sức anh Tư em chắc xin việc ấy còn hy vọng hơn, chứ xin làm thư ký thì khó lắm.

— Đời nào anh ấy chịu làm tùy phái hở Khánh, có bao giờ anh nghĩ sức học của anh kém đâu, anh ấy chỉ nghĩ đến anh ấy là con một gia đình khá giả thôi.

Thân nói :

— Thế cứ ai làm tùy phái thì không phải là con nhà khá giả hay sao ? Giá cứ đê tôi đứng trước một người phu xe và chú Tư thì tôi bằng lòng người phu xe hơn. Vì người ta không đến nỗi ích kỷ cứ tự cho mình là con nhà khá giả rồi ngồi nhà mà bảo thủ cái gia đình khá giả của mình đê mặc cho vợ phải lo kiêm

sinh kế một mình, như thế thì khá giả cái gì ?

Khánh tiếp lời Thân :

— Em nghĩ giá cứ đê cho anh Tư ở Lang-Tài ăn xong lại ngồi hút thuốc lào vặt, hay viên thuốc, trong vườn cho cụ Lang lại còn hợp với anh ấy hơn.

Thân vừa định đáp « hợp với anh ấy chứ hợp gì với chị Mai » nhưng chàng lại ngừng kịp vì chợt nghĩ ra đê cho Mai lấy một người chồng mà cả về tuổi tác, tính nết và hoàn cảnh đều không hợp với Mai một chút nào như vậy Thân tự cho chàng cũng có một phần lỗi với em. Thân thoáng nghĩ, giá Mai lấy được Khang. Nhưng nhớ tới gia đình Khang là gia đình quan, cũng không hợp với cảnh gia đình nhà chàng vậy chưa chắc Mai đã được sung sướng. Nhưng nếu không kể tới gia đình thì Mai lấy Khang còn xứng đáng hơn Ký Tư nhiều. Bỗng Thân bật cười vì chàng đã so sánh Khang và Ký Tư làm như Mai vẫn chưa lấy chồng còn đang thời kỳ chọn lựa. Thấy Thân cười tự nhiên Mai cũng nhìn anh mà cười theo. Khánh tưởng anh chị cười vì câu mình vừa nói nên nhắc hai người cười mà nhắc lại :

— Thật đấy, em nghĩ anh Tư cứ ở Lang Tài còn hợp với anh ấy hơn chứ ly.

Mai nói chuyện với Thân và Khánh, đến lúc Mai đứng

lên ra về thì trời đã tối. May cũng còn chuyến xe điện, Mai vội leo lên. Trong xe chỉ thưa thớt có mấy người hành khách nhưng Mai cũng tìm chỗ khuất ở góc toa mà ngồi. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài. Thành phố đã lèn đèn nhưng vì trong thời kỳ phòng thủ nên các ngọn đèn đều bị bọc trong những chiếc chao đèn, mỗi ngọn đèn chỉ chiếu lọt xuống dưới mặt đường từng vòng tròn ánh sáng không rộng lắm : Mọi nhà trong phố cũng đều đóng cửa kín mít, các cửa sổ được cảng vải đen để che ánh sáng khỏi lọt ra ngoài sợ phi cơ có thể nhìn thấy. Trên hè đường một vài người vì công việc giờ này chưa về đến nhà đang bước đi mải miết và im lặng. Không phải bây giờ là lần đầu Mai mới trông thấy cảnh thành phố phòng thủ, tất cả cảnh ấy đã có từ ít lâu nay khi máy bay đồng minh thường thả bom xuống những vị trí quan trọng của quân Nhật. Nhưng sao lúc này Mai bỗng sờ sợ cảm thấy một không khí khủng khiếp đang bao quanh thành phố, tự nhiên Mai sốt ruột và lo ngại, nàng nghĩ đến tất cả những người thân yêu. Già nàng được ôm chặt lấy bé Nga ở trong lòng, có anh Thân chị Dậu, em Khánh, Ký Tư và cả Khang nữa ở bên nàng thì dù cho có nguy hiểm nàng cũng yên tâm. Nghĩ tới Khang Mai thấy một cảm giác êm

dịu. Già ngay bây giờ có Khang ngồi bên nàng thật, chỉ ngồi bên thôi không cần nói với nhau một lời, Mai cũng không sợ gì cả. Hoặc Mai sẽ có cái sợ thích thú như hồi nhỏ nằm trong chăn bông nghe u già kể truyện ma, trong khi bên ngoài gió lạnh thổi rít từng cơn, tiếng gió mà lúc ấy Mai tưởng tượng như những bước chân và tiếng rên của ma quỷ, khiến Mai càng sợ hơn. Nhưng trong cái sợ Mai vẫn cảm thấy nỗi êm ái và yên tri vì đang được ủ mình trong chăn ấm và nhất là có u già nằm bên.

Từ khi Mai và Ký Tư ra Hà-nội, Khang thường xuống thăm vợ chồng nàng luôn. Nhờ cách cư xử rất lự nhiên và thẳng thắn Khang đã làm cho Ký Tư cũng mến chàng. Nhưng riêng Mai nhận thấy trong sự giao thiệp nếu Ký Tư mến Khang thì cũng chỉ có bề ngoài. Hoặc vì mỗi lần xuống chơi Khang mua rất nhiều quà nên được Ký Tư nể. Vì tính bùn xỉn, hè tiện, nên Ký Tư rất thích được người khác cư xử rộng rãi với mình, dù người ấy Ký Tư không ưa di nữa. Có lần hai vợ chồng đang ngồi chơi với bé Nga, nhân nhắc tới Khang Ký Tư chê chàng là trẻ con không có tư cách v.v... Đúng lúc đó thì Khang tới, chàng mang theo một gói to những cam, lê và cả một con vịt quay

nữa, Khang nói là bữa đó chủ nhật được rồi không biết đi đâu nên xuống ở chơi và ăn cơm với vợ chồng Mai. Lúc sau nhìn chồng nói chuyện vui vẻ và còn có vẻ «nịnh» Khang, Mai ngao ngán và buồn lả lùng. Tự nhiên nàng không muốn nhìn thấy Ký Tư. Trong lúc ăn cơm, Mai ghê sợ cả từ tiếng nhai nhóp nhép của chồng. Khi đó Mai cảm thấy yêu và cần Khang. Còn bình thường nếu Ký Tư không làm điều gì khiến nàng chán nản thì Mai được tự hào rằng nàng đối với Khang hoàn toàn chỉ là một tình bạn, lòng nàng không hề vẫn một ý nghĩ tội lỗi nào, Mai không còn ao ước gì hơn thường được gặp Khang trong tình bạn cao đẹp ấy.

Xe điện ngừng, Mai xuống xe nhưng phải đi bộ một quãng xa mới đến nhà. Mới có chín giờ tối nhưng ở về vùng ngoại ô và nhất vào thời kỳ chiến tranh nên trời có vẻ như là đã khuya lăm. Mai lo ngại và biết trước nếu nàng về chậm thế nào Ký Tư cũng kiểm chuyện, chắc chắn hai vợ chồng lại sẽ cãi nhau như mọi lần. Mai gọi cửa một hồi khá lâu, mới thấy cái Gái còn mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Lúc vào nhà Mai thấy bé Nga đang ngủ say ở trong giường đã buông màn kín, Ký Tư còn ngồi xóm trên chiếc ghế kê cạnh bàn trên mặt bàn có đè

ngọn đèn dầu nhỏ và cái diếu đèn cạnh mâm cơm để phần Mai còn dậy lồng bàn. Mai nghĩ Ký Tư chưa ngủ thế mà nỡ đ𝐞 nàng phải gọi cửa lâu cũng không mở; nhưng vì muốn tránh sự cãi nhau, Mai không nói gì, nàng thay quần áo rửa mặt qua loa rồi lên nằm ngủ cạnh bé Nga. Cũng tưởng nhận di thể đ𝐞 khỏi cãi nhau, không ngờ Ký Tư giọng gắt gỏng gọi nàng bảo :

— **Này, cô không ăn cơm à ?**

— Tôi không đòi.

— Phải rồi đòi sao được.

Bây giờ ra đường thiếu gì thằng mồi mọc. Mà cần gì cô phải ăn cơm rau với chồng con ở nhà kia chứ.

Mai tức lầm **nhưng biết** không cố nhịn lại có chuyện to tiếng mà Mai rất sợ, nhưng nếu cứ nằm yên lờ đi cũng không xong. Mai ngồi dậy ra bàn ngồi đối diện với chồng tránh nhìn chồng, cố néo tức hạ giọng nói khẽ :

— Sao mình cứ nói giọng ấy mãi, tôi đã bảo vợ chồng nên tin nhau và đừng cố tình làm khổ nhau.

— À bây giờ cô lại không thích cả cái giọng của tôi nữa đấy. Còn tin cô thì tôi muốn tin lầm, nhưng cô có đè cho tôi tin được đâu.

— Tôi làm gì mà mình bảo không tin được ?

Giọng Ký Tư trở nên hàn
hạc :

— Còn hỏi « làm gì » nữa à ? Có vợ con nhà ai mà đi biệt suối từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về không còn thiết gì đến nhà cửa chồng con nữa.

Hai vợ chồng Mai cứ cãi nhau như thế. Gian bên cạnh hai vợ chồng bác bán « kem » bấm nhau dề nghe, tiếng Mai nói rất ít và rất khẽ, giọng nàng đôi lúc như bị tắc nghẹn.

Còn Ký Tư thì sau mỗi câu nói lại rít một hơi thuốc láo rồi dǎn mạnh xe điểu trên bàn. Cuối cùng vợ chồng bác hàng kem không nghe tiếng Mai nữa mà chỉ thấy tiếng Ký Tư rít khẽ lên :

« Ông thì giết, giết hết cả vợ lẫn con »

(còn tiếp)

NGUYỄN-THỊ-VINH

TƯ TƯỞNG HAY

Muốn làm bình tĩnh mà làm, một sự nghiệp, một sự nghiệp vĩ đại, người ta không nên gặp ai, vì ai, yêu ai. Nhưng nếu vậy thì làm sự nghiệp dề làm gì ? Lại một vẩn-dè nan giải nữa. Chỉ toàn là những vẩn-dè nan giải.

G. DUHAMEL (Combat contre les ombres)

MANUFACTURE INDOCHINOISE DE TABACS ET CIGARETTES « M I T A C »



CIGARETTES
MÉLIA

tuyệt

vọng

truyện ngắn của duy lam

TÔI lơ đãng dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Những đồ vật quen thuộc quây chung quanh tôi thân mật và gần gũi. Cuộc sống trầm lặng không sôi nổi giữa ch้อง và các con trong khung cảnh nhỏ bé của gia đình không mấy khi đề tôi có dịp tiếp xúc mật thiết với nỗi đau khổ của người khác.

Nhưng từ hôm Sâm đến thuê căn phòng, trước thường bỏ trống dùng chứa những đồ đạc cũ, tôi bắt đầu nhận thấy cuộc đời không giản dị như tôi tưởng.

Không hiểu tại sao ngay từ phút bắt gặp đôi mắt nhỏ với hàng lông mi dài, hiền lành và luôn luôn xáo động trong khuôn mặt tròn trĩnh không đặc sắc của Sâm, tôi đã có cảm tình ngay với chàng.

Thi, đưa con trai đầu lòng của tôi chạy từ ngoài vào, tóc bù rối, má nhèm nhuốc những vết than. Nó ôm lấy chân tôi và lay như thường lệ nó vẫn lay mấy chiếc cây nhỏ ở ngoài vườn. Tôi mắng khẽ :

— Yên nào ! Đề mẹ dọn.

Nó lay tôi thêm mấy cái rồi mới chịu bỏ đi. Tôi gọi dật :

— Thi ! Con chạy xuống xem chú Sâm có nhà không. Nếu có mời chú sang chơi nhé !

Thi nhăn mặt lắc đầu :

— Con chịu thôi.

— Thi nào ! Phải nghe mẹ bảo chứ !

Thi miễn cưỡng vâng lời. Ra đến cửa phòng nó quay đầu lại nói thật nhanh :



— Con không thích chú Sâm.
Chú làm sao ấy ?

Chú làm sao ấy ! Ngay đến trẻ con cũng không ưa Sâm.

Sâm đến ở khu này đã được hơn một năm. Chàng không quen ai và cũng không người nào muốn làm quen với chàng. Ngày ngày Sâm đi làm, ăn cơm trưa và tối ở một hiệu nhỏ trên phố. Về nhà, Sâm vào phòng đóng chặt cửa lại. Chàng làm những gì để giết thời giờ tôi cũng không biết.

Khi đi về nếu chạm trán một người nào ở cùng khu, ai chào trước hoặc mỉm cười, Siêu lúng túng mắt không biết nhìn đi đâu, mặt đỏ lên và đáp lễ lì nhí trong cổ họng. Ai lanh đạm đi qua, Sâm cúi đầu xuống và ráo bước nhanh hơn. Về sau không ai buồn chào Sâm và chàng cũng không dám hé miệng chào ai.

Buổi chiều, thường tôi bắt gặp Sâm ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra sân, cầm tì lên tay và vui thích ngắm bọn trẻ con chơi đùa. Chàng không đủ can đảm nhập bọn với chúng. Trẻ con nhìn chàng nghi kỵ và ác cảm. Dần dần chúng quên chàng và chỉ còn coi chàng là một vật bất động như một chiếc bình hoa hoặc một đồ cổ bày trong tủ. Đó là đời sống của Sâm cho đến hôm tôi giới thiệu chàng với Lan.

Lan là con gái lớn của một bà cô tôi. Từ bảy tám năm nay, gia đình cô tôi vì lý do buôn bán đã di chuyển và lập nghiệp ở S... Gần đây tôi mới có dịp gặp lại cô tôi và Lan.

Tôi mời cô tôi và Lan dùng cơm trưa một sáng chủ nhật cách đây hai tháng. Lan đẹp và rất

duyên dáng. Nàng không được phái yếu ra thich lầm vì nếu có mặt nàng, đàn ông... đều đòi thái độ, ôn ào hơn và nhiều khi trẻ con đến độ khó chịu. Ngay chồng tôi cũng không thoát khỏi thông lệ đó. Lan đến, tôi thoáng thấy xuất hiện trong mắt chàng một ánh trung và kích thích. Tôi không trách gì chàng. Cho đến tôi, một người đàn bà cũng còn phải thèm muốn bộ ngực cao, nét gáy thanh tú và vòng bụng thắt nhỏ của Lan nữa là chồng tôi.

Thường Sâm không mấy khi dám nhìn thẳng vào mặt người khác. Trái lại khi tôi giới thiệu chàng với Lan, Sâm không thể rời mắt khỏi đôi mắt to đen và nồng nàn của Lan. Giống một người mù vừa chửa khóc mắt, đã được đặt vào tay một bó hoa đủ màu sắc, Sâm bàng hoàng không nói được một câu Lan mỉm cười rộn rực và tò mò ngắm Sâm. Tôi đỡ lời :

— Anh Sâm ! Đây cô Lan. Em họ tôi.

Sâm bừng tỉnh, tai đỏ lên. Chàng lúng túng chào :

— Chào cô... Rất... hân hạnh...

Rồi chàng im lặng, hai tay vụng và bỗ thong bên sườn, mắt van lơn như một con vật bị đuổi đến bước đường cùng.

Tôi bắt đầu hồi hận đã mời Sâm. Tôi lo sẽ có sự không hay xảy đến. Tôi sợ hãi cho Sâm mà không hiểu tại sao. Thực ra tôi chỉ có ý định rất thành thật là giới thiệu Sâm với một thiếu nữ và hy vọng nụ cười thiện cảm và thân hình tươi trẻ của một thiếu nữ may ra làm sáng được một chút nào cuộc đời quá bình thản của chàng.

Nhưng tôi không nghĩ đến chuyện Sâm sẽ yêu Lan.

Suốt trong bữa ăn Sâm quên hết cả mọi người và khung cảnh quanh chàng. Sâm đưa mắt theo rọi từng cử chỉ của Lan...

Thỉnh thoảng tôi cố ý hỏi Sâm một câu để lôi chàng về thực tế nhưng Sâm chỉ trả lời một cách dãng trí.

Lan vẫn tự nhiên cười nói. Nàng đã quá quen với sự lưu ý của đàn ông. Sâm cũng chỉ là một người đàn ông không đặc sắc, bị sặc đẹp nàng cuốn hút. Nàng không nhìn Sâm luôn, nhưng tôi bắt gặp hai ba lần Lan nhìn thẳng vào đôi mắt ngày dài của Sâm và mỉm cười, nụ cười của một người phù thủy ý thức sức mạnh khuất phục của mình.

Chồng tôi mời đầu vò tư tiếp chuyện Lan và cười luôn miệng, nhưng sau chắc chàng cũng nhận ra sự cay xú khác thường của Sâm. Lúc tôi xuống bếp dục người nhà mang thêm đồ ăn lên, chàng theo xuống. Chàng nghiêm khắc bảo tôi :

— Tại sao em lại mời Sâm đến làm gì?

Tôi im lặng không biết trả lời ra sao. Thấy vậy chồng tôi dịu giọng :

— Anh cũng biết không phải em cố ý. Nói nhiều cũng vô ích, chỉ có cách là đừng để chàng ta gặp lại Lan là tiện nhất.

Sau buổi gặp Lan ở nhà tôi Sâm hoàn toàn đổi khác. Nhiều lúc tôi tự hỏi Sâm bây giờ và Sâm lúc trước có phải là một hay không? Ngay sáng hôm sau Sâm sang tìm tôi. Một sự lạ — vì thường lệ tôi

phải gắng mời Sâm mời chịu sang. Phải tiếp chuyện một người lạ mặt, ví dụ ngay cả chồng tôi, chàng cũng ngại ngùng như một đứa trẻ. Sâm sợ dù một lời nói nhỏ bé nhất từ miệng chàng thoát ra cũng có thể súc phạm đến người khác. Tôi biết chồng tôi không thể hợp với Sâm. Tuy vậy đâu chàng có ghét Sâm. Chàng có lần bảo tôi :

— Anh không có ác cảm gì với Sâm, nhưng thật là một cục hình nếu bắt anh ngồi đối diện và nói chuyện với Sâm. Anh có cảm tưởng đương tra tấn Sâm. Thật kỳ! Ai muốn làm khổ hắn làm gì.

Vì vậy Sâm thường sang gấp tôi khi chồng tôi đi làm vắng. Sâm ngồi không yên trên ghế. Chàng bắn khoan định hỏi tôi điều gì nhưng lại rụt rè không dám. Chàng hét nhìn xuống chân lại nhìn vò vẫn đờ đạc trong phòng. Tôi cũng đoán biết vấn đề Sâm muốn hỏi nhưng không gọi ra trước. Hai bàn tay ngắn và trắng trẻo của chàng hơi run run. Mặt chàng hơi đỏ và mắt long lanh sáng.

Sâm ngập ngừng :

— Chị... Tôi muốn hỏi...

Thấy tôi mỉm cười khuyến khích chàng vững tâm hơn và thâu hết can đảm chàng mới hỏi được một câu :

— Cô Lan... Cô Lan tuần sau có lại đây chơi không chị?

Tôi trả lời không rõ rệt :

— Cô lẽ anh à!

Sâm hỏi tôi rất nhiều về Lan.

Nhịp sống bình thường của Sâm dần dần biến đổi. Chàng luôn gặp tôi và hễ gặp là chỉ hỏi về Lan. Chàng biết tôi là người độc nhất không chế nhạo hoặc

khinh thường chàng. Chàng không sợ tôi cười chàng.

Một tuần lễ sau Lan đến thăm tôi. Đang nói chuyện tình cờ qua cửa sổ Lan nhìn thấy Sâm vừa đi đâu về. Nàng cười bảo tôi giọng chế nhạo :

— Thế mà anh chàng Sâm cũng tìm đến chơi nhà em hai bận...

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không nói ra. Lan tiếp :

— Lần đầu tiên anh chàng đến, em không nhận ra được. Hôm đó em đang ngồi tiếp chuyện mấy người bạn. Thấy một người ngấp nghé ngoài cửa không vào em cũng không để ý. Hình như chàng ta phải mất mấy giờ đồng hồ suy tính rồi mới đủ can đảm. Giá chị ở đó và được ngắm giáng điệu khôi hài của chàng ta chắc chị cũng phải buồn cười. Người đâu mà kỳ quái không biết một tí gì về giao thiệp và lịch sự. Thế mà cũng chịu khó ngồi nghe chúng em nói chuyện trong mấy tiếng đồng hồ. Tại sao lại có hạng đàn ông tệ đến thế hở chị. Chưa ai hỏi đến mặt mũi đã đỏ lên...

Tôi ngẫm đôi môi linh động và hàm răng đều của Lan. Mắt nàng sáng vui thú, thỉnh thoảng lại rũ ra cười. Nàng đẹp và quyến rũ lắm. Nếu Sâm có mặt ở đây... Chợt Lan nhận ra vẻ mặt nghiêm trang của tôi, nàng hỏi :

— Chị làm sao thế ?

Tôi ngượng nghẹn trả lời :

— Không ! Cô cứ kè tiếp đi.

— May người bạn em, ai cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao trong thời đại này một «nhân vật» như chàng ta lại còn tồn tại được... Nhưng cũng chẳng sao và cũng

không thiệt hại gì đến ai. Anh chàng ta nên đê vào Bảo tàng để trưng bày...

Nàng ngừng lại một chút dài lồng mày hơi cau lại rất đáng yêu đoạn phà lên cười.

— Mà chàng ta cũng biết tặng hoa cơ đấy !

Tôi yếu ót nhắc lại :

— Tặng hoa ? Cô...

— Hoa chàng Sâm tặng em. Thật cảm động !

— Chỉ vì trong buổi hôm đó chúng em nói chuyện về nghệ thuật tặng hoa và ý nghĩa các loại hoa. Chàng ta về nghĩ ngợi ra sao không biết, lần thứ nhì đến thăm em mang một bó hoa đến. Mà lai là hoa cầm chướng trắng, ý nghĩa quá ! «tình bạn thăm thiết» — Tôi quá ! Em cũng đành phải nhận.

Bây giờ tôi mới vỡ lẽ tại sao mấy ngày hôm hay Sâm không sang gặp tôi. Chắc chàng sợ vì Lan cho tôi biết về chuyện tặng hoa, tôi sẽ cười chàng. Tôi vội lảng sang chuyện khác. Sau khi Lan cáo từ ra về tôi tự hứa sẽ ướm hỏi Sâm ý định của chàng về Lan và nếu có thể, khuyên chàng nên thôi gặp Lan. Vì nếu Sâm yêu Lan, dĩ nhiên tình yêu đó chỉ có thể là một tình yêu vô vọng.

Sâm vẫn tránh mặt tôi. May lần tôi sai các con sang mời, chàng đều tim có thoái thác. Tôi rất buồn và lo ngại. Tại sao Sâm lại không muốn thành thật với tôi. Tôi sợ một khi quá tuyệt vọng, Sâm sẽ có thể làm những điều rồ大.

Vì nghĩ ngợi về chuyện Sâm nên trong gia đình, tôi thường lộ vẻ không được vui.

Một buổi tối, khi các con dã

ngủ hết, tôi và chồng tôi ngồi yên lặng bên nhau. Chàng đọc sách và tôi lơ đãng khâu. Tôi linh cảm chàng có câu chuyện riêng muốn nói với tôi. Quả nhiên chàng đặt sách đến ngồi gần bên tôi và nói thẳng vào vấn đề (Đó là một thói quen của chàng):

— Em lo cho Sâm phải không ?

Tôi đáp khẽ : — Vâng !

— Anh cũng biết em lưu ý săn sóc đến Sâm như vậy rất tốt. Bởi vì em là một người đàn bà giàu tình cảm. Em muốn giúp Sâm.

Chính ra anh không muốn can thiệp vào việc em làm. Nhưng tình trạng hiện tại đã đến lúc anh không thể yên lặng...

Giọng chàng đanh thép và nghiêm trang :

— Ý của anh là em nên để mặc Sâm...

Tôi yếu ớt :

— Nhưng...

— Không có nhưng gì hết. Em không hiểu. Ngay hôm đầu Sâm gặp Lan anh đã bảo em nên đừng để Sâm có dịp gặp lại Lan. Nhưng anh không dám quyết liệt vì anh sợ em hiểu lầm...

Tôi kêu khẽ :

— Anh !

Chồng tôi tàn nhẫn :

— Tại sao lại không ? Em có thể tưởng anh ghen với Sâm. Nhưng thôi ! Vấn đề đó chỉ là phụ, Điều chính là em tưởng em giúp Sâm nhưng thực ra chỉ là hại Sâm...

Chồng tôi vẫn tiếp tục. Chàng đã hiểu lầm tôi. Chàng tưởng tôi cố ý để Sâm gặp Lan và sau đó

làm sợi dây liên lạc giữa Lan và Sâm. Chàng đâu biết tôi cũng như chàng chỉ là một người ngoài cuộc.

— Mỗi người có một tâm hồn và một đời sống bên trong riêng biệt. Em có cảm tình với Sâm. Được lắm ! nhưng em không thể chi phối hay ảnh hưởng dù trực tiếp hay gián tiếp Sâm về phương diện yêu hay ghét một người nào. Nếu Sâm yêu Lan. Nếu Lan thờ ơ Sâm thất vọng thì đó chỉ là chuyện giữa Lan và Sâm. Anh tin rằng em có đúng tay và kết quả vẫn không thay đổi. Tình yêu của Sâm chỉ có một chiều. Sâm sẽ khám phá ra sự thật không cần một ai bảo. Tình yêu của Sâm sẽ tiêu diệt Sâm.

Tiêu diệt Sâm ! Ám ảnh bắt ngờ và ghê gớm đó không rời tâm hồn tôi. Óc tưởng tượng của tôi không để tôi yên, luôn luôn gợi lên những hình ảnh đen tối. Tôi cố gắng theo lời chồng tôi, nhưng tôi thừa biết không bao giờ tôi đã can đảm bỏ rơi Sâm. Tuy có khi chán nản, tôi muốn để mặc cho mọi sự muôn đến đâu thì đến, nhưng khi nghĩ lại tôi vẫn không nỡ. Chồng tôi là một người đàn ông, chàng có thể kim ham tình cảm và hành động đúng theo lý trí và lẽ phải. Nhưng tôi ?

Mấy đứa con tôi luân phiên nhau ốm, tuy không nặng nhưng cũng khiến tôi quên lãng chuyện giữa Sâm và Lan trong hơn một tuần lễ. Sâm vẫn không chịu dàn mặt tôi. Biết các con tôi ốm, chàng cũng không sang thăm.

Chàng bắt buộc phải gặp tôi trong một trường hợp khá bất ngờ. Sáng hôm đó là sáng chủ nhật, các con tôi đã khỏi, tôi đưa chúng ra phố mua ít đồ lặt vặt. Lúc

về qua nhà cô tôi, tôi tạt vào thăm. Lan có nhà và đang tiếp mấy người bạn trai ở phòng khách. Nàng mặc một chiếc áo vàng tươi, tóc vén cao lên phía sau và thắt một chiếc nơ đỏ. Ngắm nàng ung dung đi lại giữa đám bạn trai, mỉm cười với một người này, trao đổi vài câu với một người khác, tôi càng cảm thấy rõ rệt sự cách biệt sâu rộng giữa cuộc đời Sâm và cuộc đời nàng.

Tôi ngồi nói chuyện với cô tôi ở sập phía trong cửa phòng khách. Một người bạn trai của Lan vừa mới đến. Mới đầu tôi tưởng ai, nhưng sau nhận được ra là Sâm. Chàng phục sức khác hẳn. Trước kia bao giờ chàng cũng mặc một chiếc quần kaki và một chiếc sơ-mi trắng, chân đi sáng dan. Sáng nay Sâm mặc một chiếc quần xanh mới, áo sơ-mi trắng là thẳng nếp, lại thắt cravate...

Tóc chàng không còn để tự nhiên và chải một lượt brilliantine mỏng. Quần áo không lợi cho chàng chút nào trái lại khiến chàng có vẻ ngớ ngẩn và vụng về.

Lan đứng dậy ra đón Sâm. Tôi ngạc nhiên khi thấy tất cả bạn trai của Lan đều ngừng nói chuyện và hướng về phía Sâm. Tôi bắt gặp một vài người nhìn nhau cười, hoặc ghé tai nhau thì thầm. Họ có vẻ đều quen thuộc với sự đến thăm của Sâm. Họ quan sát mọi hành động của chàng vui thú như khi xem một người hề làm trò.

Lan mời Sâm ngồi ở ghế. Nàng chỉ vào cravate Sâm và nói một câu gì làm Sâm đỏ mặt lên vì sung sướng và cảm động. Một người bạn Lan nói rất to cốt để mọi người nghe rõ :

— Anh Sâm ăn mặc chỉnh quá nhỉ? Khi người ta yêu có khác!

Sâm càng lúng túng hơn, ngồi không yên. Lan kín đáo thường cho người vừa nói câu khôi hài một tia mắt hướng ứng và khuyến khích. Câu chuyện giữa mọi người lại tiếp tục nhưng lần này không phân chia ra nhiều vấn đề mà tập trung cả vào một mục tiêu : Sâm!

Tôi ngồi bên cô tôi mà không còn bụng dạ nào chú ý đến câu chuyện. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vì hành vi và cách cư xử của một người khác. Tại sao Sâm có thể mù quáng và tự hạ mình đến mức làm trò cười cho mọi người. Tôi giận Sâm và mâu thuẫn thay, nỗi giận của tôi càng tăng tôi càng thương hại Sâm thêm. Sâm sẽ đau khổ đến thế nào nếu một ngày kia chàng khám phá ra sự thật.

Tôi không còn giữ được bình tĩnh và tự chủ như thường lệ. Về sau khi ôn lại những tư tưởng xâm chiếm tâm hồn tôi lúc đó tôi không thể ngờ một người đàn bà mục thước trong hành động cũng như yêu ghét như tôi lại có thể có được những nguồn tình cảm và sức động mạnh đến thế...

Tôi muốn đứng dậy và khôn khéo kiểm cách lôi Sâm ra khỏi tình trạng hiện tại nhưng không dám. Bản tính giữ gìn của một người đàn bà gắn chặt tôi xuống ghế.

Đúng lúc đó Sâm tinh cờ quay vào phía trong nhà và nhận ra tôi. Khuôn mặt tròn của chàng đương hồng lên vì kích thích và được ngồi gần người yêu vút tái ngắt. Hai bàn tay chàng nắm chặt lấy thành ghế. Đôi mắt chàng nhìn tôi

trong một giây ngắn ngủi như
thầm nói :

— « Chị tha lỗi cho tôi. Tôi
đáng khinh lắm ! Nhưng tôi yêu.
Hãy để tôi yêu ».

Từ đó trở đi chàng ngồi im lặng đầu hơi cúi và một lúc sau đứng dậy cáo từ. Lan và các bạn cũng rất ngạc nhiên. Nàng giữ Sâm lại ăn cơm trưa nhưng Sâm khăng khăng từ chối. Cho đến khi bước chân khỏi nhà Lan, Sâm không dám ngửng đầu lên hoặc hướng tầm mắt về phía tôi ngồi.

Tôi nhìn theo Sâm đi vội vã trong ánh nắng buổi sáng và lại cả quyết sẽ cố gắng giúp chàng. Điều cần là phải làm thế nào để chàng chịu gặp tôi.

Về nhà không biết nghĩ ngợi ra sao Sâm sang thăm tôi. Tôi và chàng đều cùng ngượng ngập. Sâm chờ đợi tôi nhập đề trước, khuôn mặt chàng đau khổ như một tội nhân sắp nghe tuyên án. Tôi sẽ nói gì ? Những lý lẽ tôi sắp đặt trong óc từ trước và định nếu có dịp sẽ mang ra thuyết Sâm bấy giờ biến đi đâu hết.

Sau vài câu trao đổi tôi cả quyết hỏi Sâm :

— Anh có cảm tình với cô Lan lắm phải không ?

— Vâng...

Không nhìn vào mắt chàng, tôi vội vàng nói không ngừng. Tôi khuyên chàng đừng yêu Lan. Lan không phải thuộc hạng người hiểu mối tình yêu chân thật của Sâm. Lan không yêu chàng và chỉ coi chàng là một đồ chơi. Sự Lan tiếp chàng chỉ là một hành động giả dối và tàn ác của một người con gái đẹp coi thường tình yêu...

Chung quanh Lan thiếu gì người cầu cạnh. Họ hơn Sâm về cả địa vị xã hội và trình độ học thức. Yêu Lan chỉ có thể là yêu tuyệt vọng.

Sâm lắng lặng ngồi nghe. Càng nói tôi càng cảm thấy rõ rệt là hình như Sâm đã nghĩ đến những điều lợi hại đó từ lâu. Sự tôi khuyên chàng hay không cũng chẳng thay đổi được nguồn tình cảm Sâm đối với Lan. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực đến thế trước sự đau khổ của người khác. Chán nản và mệt nhọc, tôi đã đờm đờm nước mắt. Tôi muốn khóc. Tôi muốn không bao giờ gặp lại Sâm. Tôi đã bó tay trước sự ác nghiệt của số mệnh.

Cửa mở và chồng tôi về. Nhìn khuôn mặt tôi, chàng hiểu hết. Chàng đến gần tôi và nhẹ nhàng bảo :

— Em nên đi nghỉ thì hơn.

Chàng đỡ tôi về phòng ngủ, bắt tôi uống mấy viên thuốc và nằm dài trên giường đoạn đắp chăn lên người tôi.

Khi chúng tôi rời khỏi phòng khách, Sâm vẫn ngồi yên lặng nhìn thẳng vào khoảng không, bất động như một bức tượng. Trước khi nhắm mắt, tôi mơ màng thấy chồng tôi đứng bên giường lo lắng nhìn tôi. Bóng tôi và yên nghỉ bao trùm lên thể xác và tâm hồn tôi. Tôi thiếp ngủ.

Trong một nửa tháng trời tôi không rời khỏi giường bệnh. Bệnh của tôi theo bác sĩ nguyên do là vì xúc động quá mạnh. Chỉ cần nghỉ ngoi tĩnh dưỡng ít lâu tôi sẽ bình phục. Chồng tôi luôn luôn ở bên cạnh săn sóc tôi. Hai chúng tôi không ai đả động đến chuyện

Sâm. Qualời mấy đứa con tôi, Sâm sống có vẻ bất thường. Không mấy khi chàng ở nhà. Chàng thỉnh thoảng chỉ hỏi chúng tin tức về bệnh tinh của tôi chứ cũng không dám sang thăm. Tôi đoán tình yêu của chàng đối với Lan vẫn tiến triển theo chiều chồng tôi tiên đoán...

Đến một hôm trong người sảng khoái dễ chịu, tôi đã có thể ngồi dựa vào mấy chiếc gối ở trên giường và nói chuyện với chồng tôi. Lưỡng lự một chút đoạn tôi hỏi chàng:

— Chuyện Sâm đi đến đâu rồi anh?

Về mặt chồng tôi tôi lại và giọng đượm buồn. Tôi hơi ngạc nhiên vì thường lệ nói đến Sâm chàng lộ vẻ khó chịu.

— Sâm ốm từ mấy hôm nay.

Tôi lo ngại :

— Có can gì không anh?

— Anh cũng chưa biết! Anh có sang thăm mấy bạn.

Tôi băn khoăn :

— Sâm có kè cho anh nghe chuyện gì về Lan không?

— Không em ạ!

Tôi bồi hồi trong dạ. Tôi linh cảm có một chuyện quan trọng đã xảy đến giữa Sâm và Lan. Chồng tôi không nói gì thêm chắc sợ tôi lo nghĩ. Chàng chỉ bảo :

— Anh đã mời bác sĩ đến khám bệnh cho Sâm. Chắc ít lâu sẽ khỏi.

Mấy hôm sau Lan đến thăm tôi. Nàng cho biết đã đến nhà tôi mấy lần nhưng chồng tôi không cho phép gặp tôi nên tôi không biết. Sau một lúc nói chuyện tôi hỏi nàng giọng cổ thản nhiên :

— Sâm đạo này có hay đến chơi em nữa không?

Nàng cười trả lời bình thản :

— Thôi rồi chị ạ.

Nàng tiếp luôn giảng giải :

— Có gì đâu, giữa em với chàng ta chắc chị cũng biết chỉ là bạn sao. Thấy chàng ta si tình hay hay nên em trêu chọc. Không ngờ chàng ta lại ngu đến độ tưởng nhầm em có tình ý gì. Chàng ta ghen chị ạ!

Nàng phá lên cười.

Tôi hồi hộp. Quả nhiên tôi đoán không sai. Đây là nguyên nhân tại sao Sâm ốm.

— Mới đầu một tuần chàng ta đến thăm một hai bạn. Thỉnh thoảng em giữ lại ăn cơm cùng với mấy người bạn em. Nếu cứ như vậy thi chẳng sao. Chàng ta được cái chịu khó và hiền lành. Gia đình em có việc gì nhờ chàng ta sốt sắng làm ngay. Nhưng về sau chắc vì mè mẫn quá nên chàng ta đâm ra buồn cười và khó chịu. Ai lại hễ ưa đi làm về là đến ngay nhà em. Bạn em ai cũng ngạc nhiên không ngờ chàng ta lại dám có ý nghĩ là nếu kiên nhẫn một ngày kia sẽ làm em cảm động. Chế riếu mãi chàng ta cũng cứ tro ra. Lại còn ghen tuông với những bạn trai của em. Đến đây thật quá giới hạn. Bực cả mình! Cách đây một tuần em nói thẳng vào mắt và giải nghĩa kỹ càng cho chàng ta hiểu thái độ vô ý thức đó không đúng chỗ. Chắc chàng ta hiểu và ngượng nên không thấy đến nữa. Thật nhẹ nợ!

Khi Lan về tôi ngồi một mình nghĩ ngợi rất lâu.

Khi đã khỏi ốm, tôi luôn luôn

sang thăm và săn sóc Sâm. Tôi và Sâm không ai đả động đến tên Lan. Không nói đến Lan, Sâm không còn vấn đề gì để trao đổi tu trưởng với tôi nữa. Tuy ốm nhưng chàng rất dễ dãi. Chàng có thể nằm hàng giờ không cử động nhìn ra cửa sổ. Ban ngày Sâm không chịu để tôi khép bớt cánh cửa chớp vào. Tuy sợ gió độc tôi cũng dành phải chiều ý Sâm.

Sự im lặng của chàng nhiều khi làm tôi sợ hãi. Giá chàng vật vã mê sảng hoặc kêu hét lên cũng không ghê gớm bằng sự im lặng kỳ dị đó. Tôi gọi chuyện chàng chỉ trả lời được hai ba câu đoạn lại lơ đãng quên ngay có tôi bên cạnh...

Bác sĩ tôi mời đến chữa bệnh cho Sâm là bạn của chồng tôi. Theo ông, Sâm mắc bệnh đau tim đã đến thời kỳ trầm trọng. Nếu được tĩnh dưỡng không bị kích thích về tinh thần Sâm còn hy vọng sống được mươi năm nữa.

Linh tính của người đàn bà cho tôi rõ không phương thuốc gì cứu nỗi Sâm. Số mệnh! Sâm có thể chết bất cứ lúc nào. Chồng tôi, một người theo Tây học, thường vẫn chế riếu thuyết số mệnh của tôi, cũng cảm thấy những lời chỉ trích của chàng trở nên độc ác và quá đáng trong trường hợp Sâm.

Tôi băn khoăn không biết có nên bảo Lan đến thăm Sâm hay không. Sự đến thăm của nàng là hy vọng mong manh cuối cùng, dĩ nhiên, không làm Sâm khỏi hẳn, nhưng cũng an ủi tâm hồn chàng được một phần nào. Tôi đến nhà Lan nhưng không may cho Sâm, Lan lên Đà-lạt chơi với mấy người

bạn không biết ngày nào về. Theo cô tôi ít nhất cũng nửa tháng nữa. Sâm nằm liệt giường đã được một tháng trời. Lắm khi tôi có cảm tưởng Sâm nằm chờ đợi như thế đã hàng bao thế kỷ. Sự chờ đợi tuyệt vọng bi quan của chàng để nặng trên tâm hồn tôi như một viên đá lạnh ngắt. Tôi phải thú nhận với chính mình là có lúc tôi mong Sâm chóng từ giã cõi đời này, vì nếu còn luôn luân ngồi cạnh chàng, trông thấy mặt chàng, tôi sợ rằng tôi sẽ điên lên mất.

Có đêm tôi nằm mê thấy chàng chết và tôi đi đưa đám. Tôi có khóc nhưng đồng thời tâm hồn nhẹ nhõm và giải thoát. Tỉnh dậy lương tâm tôi dày vò và trách móc tại sao tôi lại vô nhau đạo và ích kỷ đến độ mong mỏi cái chết của Sâm...

Chồng tôi tuy không nói ra nhưng chắc chắn mong tình trạng này mau chấm dứt. Chàng lo ngại cho sức khoẻ của tôi. Nhờ sự hiểu biết và nâng đỡ rất đan ông của chàng tôi mới đủ sức chịu đựng.

Tôi ngồi trên ghế cạnh giường Sâm. Sâm vừa thiếp ngủ. Thái độ kỳ lạ của chàng mấy ngày vừa qua khiến tôi lo sợ. Chàng không ăn một chút gì dù một thia cháo. Bất buộc lăm chàng mới uống một ít sữa.

Sâm vẫn ít nói nhưng có nhiều dấu hiệu chứng tỏ tâm hồn chàng đang xáo động mãnh liệt. Trán và người Sâm nóng như lửa đốt. Chàng nằm không yên, luôn luôn cựa mình. Mắt chàng long lanh sáng và lá lùng thay, tôi bắt gặp một hai lần môi chàng mỉm cười rất nhẹ. Thỉnh thoảng miệng chàng

máy máy như muốn nói với tôi một điều gì nhưng lại thôi.

Hiện giờ Sâm đang ngủ yên.

Bỗng nhiên khuôn mặt chàng khiếu tôi chú ý. Môi chàng run rẩy, nét mặt căng thẳng, mắt vẫn nhắm và mở hờ hờ vã ra. Chàng chồm ngồi dậy, mắt mở trừng trừng và kêu lên :

— Lan!

Mắt vẫn mở nhưng không thấy tôi, chàng lầm bầm máy câu trong miệng tôi nghe không rõ. Tôi đặt tay lên trán chàng và hỏi :

— Anh Sâm ! Anh tỉnh rồi chứ ?

Chàng tỉnh hẳn, nhận ra tôi và mỉm cười ngọt ngào. Chàng ngoan ngoãn nằm lại xuống giường và kéo chăn phủ lên ngực. Chàng nằm yên một lúc, luôn luôn mỉm cười, khuôn mặt tươi sáng và sung sướng. Chàng thở dài quay sang phía tôi nói nhẹ nhàng :

— Chị à ! Tại sao tôi tỉnh dậy làm gì ? Giác mơ đẹp quá :

Chàng ngừng một chút, ánh mắt tôi lại, đoạn tiếp :

— Nhưng kết cục...

Chàng bỏ dở không kẽ nốt phần kết cục của giấc mơ...

Sáng hôm nay chàng tự nhiên bảo tôi.

— Tôi định nhờ chị một việc.

Tôi sốt sắng :

— Anh cứ nói !

— Chị... chị mời Lan... Tôi muốn gặp Lan.

Tôi vội vàng làm theo ý chàng. Đến nhà Lan, tôi ngạc nhiên khi thấy người ta ra vào rất đông. Hôm nay là ngày sinh nhật cô Lan (nhờ

tôi cho biết). Bạn trai Lan ngồi đầy phòng khách. Lan tươi tắn chạy ra chạy vào và cười nói rất nhiều. Tôi kéo Lan vào phòng riêng của nàng. Khuôn mặt nghiêm trang của tôi khiếu nàng hỏi :

— Có việc gì đây chị ? Các cháu vẫn mạnh cả đấy chứ ?

Sau khi chuyển lời yêu cầu của Sâm tôi hồi hộp đợi câu trả lời.

— Vâng ! Kè chàng ta ốm cũng tội nghiệp. Nhưng đề đến mai hay ngày kia em đến chơi chị nhân tiện sang thăm chàng ta một thê. Hôm nay... Chị xem đấy thì biết. Khách đầy nhà, Em bỏ đi sao được à quên chị biết mặt fiancé của em chưa nhỉ ? Đề em giới thiệu.

* *

Khi đây cửa và bước vào phòng, tôi thoáng nghe thấy Sâm thở dài. Tâm hồn tôi se lại, ánh sáng bên ngoài tràn vào, nhưng rồi như lưỡng lự trước bóng tối nặng nề, không nhảy múa và chỉ khẽ dải một vệt vàng lặng lẽ trên nền gạch.

Sâm không lên tiếng. Tôi khép cửa và nhẹ nhàng lại gần giường Sâm. Sâm nằm ngửa, mắt nhìn ra phía cửa sổ. Cánh cửa khép không chặt để hở một mảng sáng dài giống một chiếc lá dứa xanh thăm.

— Anh Sâm còn thức phải không ?

— Vâng.

— Anh có cần gì không ?

Tuy hỏi nhưng tôi biết trước câu trả lời. Sâm không cần gì hết. Trên khuôn mặt xanh của chàng mấy vệt rǎn hiện lên, kín đáo và chờ đợi. Tôi bối rối không biết bắt đầu thế nào, Tôi sẽ nói sự thật ?

Trong đời chưa bao giờ tôi gặp một trường hợp khó xử đến như vậy. Sâm nambi kia, gầy yếu và khô như một chiếc lá sấp rụng. Tôi sẽ mang đến vài giọt nước mưa trong mát, hay những câu nói của tôi sẽ bóp nát vụn chàng thành từng mảnh nhỏ.

Tôi lưỡng lự và Sâm vẫn chờ đợi. Một phút qua nặng nề và đe dọa như một đám mây đen. Tôi lúng túng kéo mép chăn phủ lên ngực Sâm. Rồi bỗng nhiên không thể kìm nổi mình tôi vụt khóc. Tôi khóc vì cảm thấy bất lực và không giúp nổi Sâm. Sâm yên lặng và khi tôi đã trở lại bình tĩnh Sâm mới hỏi, giọng cam chịu và đôi môi cười ngượng nghẹn.

— Lan không đến phải không chị? Thật tôi làm phiền chị quá!

Làm phiền mọi người, Lúc nào Sâm cũng cho là chàng làm phiền mọi người. Tôi nói và Sâm nghe.

— Tôi có gặp Lan. Nhưng Lan bạn tiếp mấy người khách nên không lại ngay được. Tôi đã chuyền

lời hộ anh. Lan hứa chiều sẽ lại thăm.

Sâm khép đôi mắt lại như thiếp ngủ. May vết rắn vẫn còn gợn trên trán chàng tuyệt vọng và không rời. Chàng mở mắt và quay nhìn tôi :

— Tại sao chị lại khóc?

Tôi sững người. Không thể thế được. Sâm biết tôi nói dối chàng.

Tôi áp úng mấy câu không rõ rệt.

— Chị nói dối tôi làm chi. Hôm nay sinh nhật Lan. Chị có gấp vị hôn phu của Lan chưa? Chắc Lan hôm nay vui lắm.

Nói xong Sâm thở dài. Chàng nhắm mắt lại, yên lặng một chút đoạn quay mặt vào tường. Từ lúc đó đến khi chàng chết vào buổi sáng hôm đó, Sâm không nói thêm một câu.

* *

Tình yêu của Sâm đã tiêu diệt Sâm.

DUY LAM

NGƯỜI

«quân tử»

của Linh-Bảo

DUNG bỗn khoán suy
nghĩ lẩn lộn trên giường đã hơn
một tiếng đồng hồ. Đáng lẽ nàng
phải đi chợ nhưng hôm nay có cớ
để cho nàng giận dữ nên định đâm
liều một bùa xem sao.

Dung còn nhớ rõ hôm ấy nàng
đang chạy dưới đám mưa đạn thì
gặp hắn. Hắn đón nàng về nhà
hắn trong khu vực an toàn. Vợ
hắn về quê không trở lại nên hắn
rất tự do. Luôn mấy ngày hai
người bị kẹt trong cái tò ám đó.
Thế là hắn thành ra « chính phủ
bảo hộ » của Dung. Kề ra lúc đầu
hắn cũng mắt một ít công phu.
Nào là mua nước hoa đắt tiền tặng
nào là tắm rửa cho hai đứa con
riêng mồ côi cho nàng, nào là thức
dậy từ ba giờ sáng khuấy cà-phê
cho nàng uống để đi làm. Nhưng
hắn thuộc về loại đàn ông tân gái
chỉ mất ba bó hoa là về sau lấy
lại cả vốn lẩn lời.

Khi hẵng mấy bay Dung làm
đóng cửa, hắn hết sức dỗ dành cho
Dung đừng làm nơi khác, hắn hứa
sẽ trả lương cho Dung gấp đôi nếu
Dung làm thơ ký cho hắn. Hắn
nói :

— Tôi đã có vợ rồi nên không

thể cưới em được. Tôi chỉ là một
người ân nhân, một người quân tử
giúp em qua khỏi lúc khó khăn tai
nạn. Em cần có một người đàn
ông làm hậu thuẫn cho em để em
dựa vào mà làm ăn, để tinh thần
em có chỗ ký thác. Con em cần
phải có cha, người ta cần phải có
mái nhà như con chim cần tổ ấm.
Em không thể sống mãi cái cuộc
sống cô độc, trống trải tâm hồn
và phải phấn đấu lo miếng cơm
mạnh áo cho con như thế mãi
được.

Hắn tắn ngọt như mía lùi. Dung
nghe như ăn phải bùa mê. Nàng
ký thác trọn cả thê xác, lẩn tâm
hồn. Mỗi năm nàng để cho hắn
một đứa con. Những đứa bé này
đều theo họ mẹ và gọi hắn bằng
bác.

Với mọi người hắn chỉ nhận
Dung là thư ký của hắn. Mà cũng
đúng như thế thực. Nhưng phải
viết thư đòi nợ cho hắn ; giao thiệp
với Trạng sư, vì hắn rất thích đi
kiện ; đi thu tiền nhà, lo chạy
các giấy tờ trong việc buôn bán
của hắn, nay Sở này mai Bộ nợ
toàn là phận sự của cô thư ký cả.
Còn những việc « phi phận sự »

thư ký như lau nhà, **Hắn** bếp, đê con, hắn cũng giao cho Dung nốt. Hắn rất hà tiện nhất định không mướn người làm trong nhà, hắn lấy cớ là không tin ai hết đê bắt Dung làm lấy tất cả. **Hắn** đưa cho Dung mỗi tháng ba nghìn gọi là tiền lương thư ký. Và trong số ba nghìn đó có thư ký phải nấu cơm cho ông chủ ăn nữa.

Số tiền ấy chỉ bằng một phần năm lương Dung đi làm trước kia. Nhưng biết làm sao được khi từ một thư ký thường người ta đã biến thành một cô thư ký « vạn năng ». Và người « quân tử » lại là hụng quân tử khôn chứ không phải quân tử dại. Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Hắn thuộc về loại quân tử khôn. Còn Dung xưa may vẫn nổi tiếng khôn nhưng lại là khôn dại.

Hắn sợ Dung tiếp xúc với bạn bè bà con nhõ người ta bày khôn bày khéo nên cấm nàng không được giao thiệp chơi bời với ai cả. **Hắn** không cho Dung diện và đi phố vì hắn biết Dung còn đẹp lắm, nhõ nhặt người « cao tay áu » hơn hắn thì hắn mất một món bờ. Còn biết làm đâu trên đời này một người đàn bà « ngoan một cách thuần túy » như Dung ? Trong kỹ nghệ làm vợ « chợ đèn » ai cũng đòi được hưởng thụ vật chất này đủ để đèn bù sự thiệt hại về linh thần. Chỉ có một mình Dung đã làm cách mạng trái với định luật ấy. Khi Dung đê cho hắn đưa con trai thứ hai hắn mua cho nàng một cái nhẫn hột xoàn giả. Đó là món quà đầu tiên từ khi nàng về làm « vạn năng thư ký » cho hắn. Không đeo thì sợ hắn giận, đeo lui cũng khổ tâm lắm ! Cuối cùng

Dung nghĩ được cách đeo nhưng quay mặt nhẫn vào trong. Nàng sợ người ta biết nhẫn giả nên quay mặt nhẫn như vậy cố ý để mặc mờ thế cho mọi người tưởng mình giàu nhưng kiêm nhượng không muốn ai biết.

« Dung được hắn nhồi sọ rất kỹ; hắn bắt nàng tâm niệm hắn là người ân nhân của nàng, hắn là người quân tử đã cưu mang và cưu vót nàng trong cảnh lừa dận và Dung cũng tin như thế thật.

Nàng vẫn giữ vững lòng tin ấy cho đến hôm « bác » của mấy đứa nhỏ chạm trán với Loan, một bạn gái từ thuở bé của nàng.

« Bác » của mấy đứa nhỏ nói với Loan thao thao bất tuyệt như lên diễn đàn :

— Tôi là người quân tử, tôi là người ân nhân của Dung. Nếu không có tôi Dung đã chết giữa đám đạn lạc. Tôi chỉ bảo Dung cách thức làm ăn. Tôi không nuôi Dung có tánh ý lại ăn sống nhờ vào đàn ông như những người đàn bà khác, lỡ khi chồng chết thì làm sao ? Vì thế nên tôi không nuôi Dung ; tôi tập cho Dung phải làm lấy mà sống, và sống « Độc lập » !

Hắn nói xong chừng cũng biết mình nguy biện, sợ chỉ có một mình Dung nghe lọt tai và tin, chử còn ngoài ra chàng ai tin những lời quỷ quái của hắn hết, nên vừa dứt câu, **Hắn** sợ Loan trả lời vội chân sáu đá chân trước chạy ra cửa như bị ma đuổi :

— Tôi xin lỗi, tôi đi đây có chút việc !

Hắn đi rồi, Loan cầu lên với Dung. Nàng cười mũi :

— Hừ quân tử ! Hừ ân nhân !

Đã quân tử đã ân nhân sao lại làm cho người ta có con ? Đồ không chịu trách nhiệm, thừa nước đục thả câu còn dám mở miệng xưng là ân nhân, quân tử !

Dung làm trạng sư cho hắn :

— Nếu không có hắn hôm ấy thì tôi thực chết đây Loan ạ.

Loan cười gắt :

— Nếu là em thì chết phút đi còn hơn ! Hắn chỉ nghĩ đến phần hắn mà không nghĩ đến phần người ta. Hắn giúp chi thì cũng chả có gì là la. Trong hoàn cảnh ấy ai chả giúp nhau ! Nhưng có phải giúp một tí rồi bắt người ta phải là tôi mọi suốt đời để trả ơn không ? Người quân tử như thế sao ?

— Tôi nghĩ ra lạ quá ! Thì ra hắn đòi trả ơn như thế đấy !

— Người đàn bà nào cũng cần phải có một người đàn ông riêng của mình, yêu mình và hoàn toàn thuộc về mình. Cần phải có gia



định. Hắn quân tử gì ? Ân nhân gì ? Hắn hại chị thì có. Hắn lấy chị để con ra mà hắn khôi nuôi. Chị không phải là vợ hắn mà cũng không còn mong lấy ai được nữa, không mong gì có một gia đình riêng của mình. Chị chỉ là một người nô lệ của hắn, chỉ làm bốn phận mà không có quyền lợi gì hết ! Con đẻ ra mang họ chị ! Đây chị xem hắn nhẫn tâm biết bao nhiêu ? Chị sẽ phải nai lưng ra suốt đời làm tôi mọi nuôi con cho hắn, làm giàu cho hắn trong khi hắn có tiền chở chuyên về cho vợ lén hết. Đến lúc hắn đá chị thì chị đã thành một bà già đi ở đợ nuôi con ! Hắn chỉ lợi dụng, ích kỷ thế mà dám xưng là quân tử cho nó nhục nhã cái chữ quân tử đó. Chẳng thà cứ vỗ ngực nói : Tao là một cái thẳng đều, ai ngu thi mặc mưu ta ! Nghe còn sảng khoái hơn !

Dung ngạc nhiên vừa bị mất cắp ! Đúng là nàng đã bị mất cắp ngay cả cuộc đời. Kẻ đánh cắp ngay giữa thanh thiên bạch nhật côn cõi vào mũi người bị mất cắp nữa !

Loan thấy Dung sững sờ, nói tiếp :

— Em còn nhớ câu chuyện « áo người quân tử » của ba em kề ngày xưa : « có một anh chàng nợ có một cái áo rất đẹp. Một hôm anh túng tiền liền vào một tiệm cầm đồ hỏi cầm. Chủ tiệm bảo :

« — Cái áo này tôi cầm cho ông hai trăm. Ba tháng nữa ông chuộc phải trả thêm hai trăm tiền lời nữa thành bốn trăm đồng.

« Anh chàng kia bỗng lòng, cởi áo giao cho chủ tiệm và đếm tiền xong ra về. Anh vừa ra đến cửa thì chủ tiệm gọi giật lại :

« — Nay ông, tôi có ý kiến này
hay lắm. Tôi thấy ông thật thà tôi
thương tôi làm phúc làm đức nói
hơn thiệt cho ông nghe. Ông bây
giờ trong túi không có lấy một
đồng đến nỗi phải đi cầm áo. Vậy
ba tháng nữa ông lấy đâu ra bốn
trăm đồng để chuộc áo về. Nếu lúc
này ông không trả đủ vốn lời cho
tôi, để quá ba tháng nữa thì sẽ
phải trả gấp đôi thành tám trăm
đồng. Tôi hỏi ông, ông sẽ đào đâu
ra số tiền ấy ?

« Anh chàng kia gật đầu cho là
phải :

« — Vâng, ông nói đúng lắm. Ba
tháng nữa tôi cũng không làm sao
xoay được bốn trăm đồng.

« Chủ tiệm cười híp cả mắt lại :

« — Tôi biết mà ! Vì vậy tôi mới
khuyên ông, nếu ông chịu nghe
tôi thì đỡ khổ. Nay nhé, bây giờ
trong túi ông đã có hai trăm đồng
rồi. Vậy ông trả trước cho tôi hai
trăm đồng đi. Ba tháng sau ông
chỉ phải trả có hai trăm đồng
nữa thôi chứ không phải là bốn
trăm đồng. Như thế có phải lợi
hiết bao nhiêu ! Nếu ông không trả
được, trẻ đến ba tháng nữa cũng
chỉ thành có bốn trăm đồng chứ
không phải tám trăm đồng. Lời đến
một nữa, ông nghĩ thế nào ?

« Anh chàng nghĩ đi nghĩ lại,
thấy quả thực đúng lý vô cùng.
Anh móc túi lấy hai trăm đồng ra
trả cho chủ tiệm và ra về.

« Anh về nhà thấy lạnh, chợt
nhớ ra mình không có áo khoác
nữa. Anh ngẫm nghĩ :

« — Lạ quá ! Khi mình chưa bước
chân vào tiệm cầm đồ thì tuy túi
mình rỗng nhưng vẫn còn có áo
khoác ngoài mặc và không có nợ.

Bây giờ ở trong tiệm bước ra, túi
vẫn trống không, áo không có
nữa lại có một số nợ phải lo trả
lại quá ! »

Dung thét lên :

— Thôi, tôi biết rồi ! Chính tôi
mới là người quân tử ! Tôi là cái
anh chàng đem áo đi cầm. Khi tôi
chưa bước chân vào nhà hắn, thì
tôi không có chồng tôi trẻ, tôi đẹp,
tôi tự do, tôi có việc làm để nuôi
con tôi. Bây giờ ở nhà hắn bước ra
thì tôi mất tự do, mất việc. Tôi
phải hầu hạ hắn, nấu cơm cho hắn
ăn, nuôi con cho hắn. Tôi vẫn
phải làm việc lấy đồng lương để
sống mà phải đợi ơn hắn nữa. Tôi
vẫn không chồng, hắn ở nhà hắn,
tôi ở nhà tôi thế mà tôi vẫn phải
thuộc quyền hắn xử dụng...

Loan ngắt lời :

— Chị hiểu thế là đủ ! Em về
nhé !

Loan về rồi, Dung gục đầu lên
gối khóc nức nở. Nàng muôn liều
lĩnh không nghĩ đến bữa cơm
chiều nhưng chợt nhớ đến những
cái tát như trời giáng của hắn,
Dung vội vàng đứng dậy mặc áo đi
chợ.

Dung không có cách nào để
kháng cự lại với hắn được, nàng
đâm ra giận Loan. Phải, tại Loan
tất cả ! Trước khi gặp Loan nàng
thấy đời vẫn êm đẹp. Tuy hắn xù
tệ thực. Tuy nhà cửa nàng bần
thủi thực, tuy con cái nàng rách
ruồi thực, tuy những lời hắn đều
láo thực, tuy nàng phải làm việc
quần quật suốt ngày cho hắn,
tuy hắn hay gây gổ mắng chửi
nhưng nàng đã coi như một sự dĩ
nhhiên. Ngày trước hắn khuyên
nàng lấy hắn để cho con nàng

sung sướng, ngày nay con nàng giống như con mồ côi cả cha lẫn mẹ, nàng cũng không hề phàn nàn, băn khoăn, thắc mắc, nghĩ ngợi, tim hiểu ai hơn ai thiệt. Tất cả mọi sự đều thành ra dĩ nhiên cả rồi. Nàng chỉ biết cố nấu cơm ngon cho hắn ăn. Lo đi đói được tiền nhà và nợ về cho hắn vui. Mỗi ngày đến nhà hắn làm tròn phận sự và « phi phận sự » xong tối về ngủ với con Dung không hề thấy khổ hay nghĩ đến khổ. Nhưng không ngờ hôm nay những câu nói của Loan làm đảo lộn cả tâm hồn nàng.

Không lẽ lại chửi người đàn ông đã từng âu yếm mình, Dung nghĩ được cách giải quyết là trút hết cả tội lỗi lên đầu Loan. Nàng nghĩ rằng lầm bầm :

— Đồ ranh cem ! Mày thì đã hơn ai ! Con mày cũng phải tự nuôi lấy lại còn nhiếc tao ! Chỉ được cái tài nói dóc, chửi người ta là giỏi, chính mình thì cũng ngu như con bò !

Dung thấy thỏa mãn như đã trả được thù, nàng nghĩ đến lúc hắn khen món ăn nàng làm ngon. Hắn cười lít lết rung rinh cả cái thân hình đồ sộ và cái bộ mặt « đồng tháp mười », bộ mặt bí hiemale, thâm trầm, dữ tợn và cũng « phi nhiêu » ấy ! Bỗng nàng thấy buồn nôn. Không phải nôn vì nghĩ đến hắn, nhưng chắc là tại có một người « quân tử bé con » nãra sắp ra đời.

LINH-BẢO

Giới thiệu Sách

Văn-Hóa Ngày-Nay đã tiếp nhận được những sách dưới đây do tác giả gửi tặng. Xin trân trọng cảm ơn tác giả và giới thiệu cùng độc giả Văn-Hóa Ngày-Nay.

- **Hồi Ngã Tự Vị** của giáo sư Từ-Phát—Thanh Quang, xuất bản.
- **Sửa đổi lề lối làm việc (Thương gia và kỹ nghệ gia)** của Lê-văn-Siêu—Đất Nước xuất bản.
- **Lịch trình diễn tiến của Phong trào Quốc gia Việt-Nam** của Nghiêm-xuân-Hồng—Quan-Điêm xuất bản.
- **Hoa Thi** của Vi-Sơn Lương-Trọng-Minh.
- **Mắt Đẹp Ngày Xanh** của Cao-hoành-Nhân.
- **Ngữ Vựng Anh Văn—Gè Bleue** (dệ thất và đệ Lục) của giáo sư Vũ-thanh-Bình — Thời-Đại xuất bản
- **Vạn Vật Học (Lớp đệ Tứ)** của giáo sư Lê-Lương-Nguyễn.
- **Tạp San « Nguồn Sông »** (chủ nhiệm: bác Văn Công Tkêm ; Chủ bút : Đồng Chí ; Thơ ký tòa soạn : Nhất-Chí
- **Gia đình Phật Tử — Toà soạn số 36 Nguyễn-trí-Phương Vĩnh-Bình,**

XUNG QUANH BÀI THO CHIỀU VẮNG của Thu-Vân

SAU KHI VĂN-HÓA NGÀY-NAY số 3 đăng bài thơ « CHIỀU VẮNG » của bà Thu-Vân, chúng tôi nhận được hai bức thư: một của nữ độc giả Như-Tâm, một của Thu-Nguyên, tỏ ý ngạc nhiên thấy trong bài kè trên có những đoạn giống nguyên văn một bài thơ đã đăng trong báo Thầm-Mỹ xuất bản ngày 9 tháng 4 năm 1954 số 109, trang 11, nhan đề là « Những Chiều Im Vắng » ký tên là Diên-An. Hai bạn kè trên lại hỏi không biết bà Thu-Vân với Diên-An là một người hay là hai người khác nhau.

Chúng tôi vội viết thư hỏi bà Thu-Vân thì bà cho biết là trong bài ấy quả có lẩn một đoạn của người khác và yêu cầu chúng tôi đăng « Mấy lời phản Trần » như các bạn đã thấy trong Văn-Hóa Ngày - Nay tập 4. Bà Thu - Vân Viết :

«...Trong số các bài, truyện, thơ, gửi đến (cho ông Nhất-Linh) ấy, tôi vì so ý đã để lẩn vào một vài đoạn

thơ không phải của tôi làm, mà tôi chỉ chép lại để mua vui trong gia đình. Về sau, khi Văn-Hóa Ngày-Nay đã phát hành, tôi được biết sẽ có đăng bài của tôi nhưng tôi không ngờ ông Nhất-Linh lại có trích cả thơ. Đến khi tập 3 tôi tay tôi, tôi mới biết là trong bài « Thơ Hóa Thành Thư » có nhắc đến bài Chiều Vắng mà trong bài ấy lại có một đoạn để lẩn vào. Vậy xin lỗi mấy lời cáo lỗi và phản Trần cùng bạn đọc. Thu-Vân ».

Gần đây chúng tôi lại tiếp được hai bức thư khác. Một bức ký tên Kiều-th-Thủy cũng tỏ bày sự « thắc mắc về việc cầm nhầm » kè trên và có chép nguyên văn cả hai bài thơ Chiều Vắng của Thu-Vân, và Những Chiều Im Vắng của Diên-An để đổi chiếu. Chúng tôi nhận thấy bài của bà Thu-Vân có 4 đoạn thi 3 đoạn đầu giống bài của Diên-An (1). Một bức thư khác của ông Nguyễn - Ngân - Vũ không nói gì đến 3 đoạn đầu trong bài thơ của bà Thu-Vân, nhưng tỏ ý ngạc nhiên thấy đoạn thứ tư tức đoạn chót giống nguyên văn một đoạn trong bài thơ « Tâm Tình Đất Khách » của chính ông ký tên dưới biệt hiệu NG. VŨ đã đăng trên Việt-Nam Tạp-Chí số 1 ra ngày 26-9-53 và đã được ông Bình-Thi-Lang phê-bình trong Thầm-Mỹ số 108 ra ngày 2-4-54 (1).

Như vậy thì cả bài Chiều Vắng ký tên Thu-Vân (Blae 1958) hoàn toàn là một bài chắp nhặt của người khác, chứ không phải chỉ có một đoạn để lẩn vào như bà Thu-Vân đã phản Trần.

Bạn Thu-Nguyên viết câu sau này rất đúng:

« ... Tôi không phải là hạng người « vạch lá tèm sáu » nhưng vì

giá trị cổ hưu của giai-phẩm Văn-Hóa Ngày Nay, giá trị truyền thống trong con người Việt-Nam, xin ông vui lòng nhắn gửi lại Thu-Vân rắng : Nếu Thu-Vân cũng là Diên-An thì tôi xin chịu bằng không thì Thu-Vân đừng như thế phải biết tự trọng đức tính cao quý của một nhà văn nhà thơ... ».

Ông Nguyễn-Ngân-Hà có viết :
 « Thưa ông Nhất-Linh, tôi không trách ông, nhưng tôi chỉ nhớ ông chuyên lời đến bà Thu-Vân rắng nếu không tin lời tôi là đúng tim lại những số báo kề trên thì sẽ thấy. Mong ông thông cảm mà tha thứ cho tôi ».

Ông Vũ đã quá khiêm tốn và rộng lượng viết như vậy, mặc dầu đầu mối câu chuyện là ở bà Thu-Vân nhưng chúng tôi tự nhận thấy có một phần trách nhiệm về việc đã xảy ra này. Chính chúng tôi là người có lỗi, xin thành thực tạ lỗi cùng hai nhà thơ Nguyễn-Ngân-Vũ và Diên-An và tất cả các bạn độc giả của Văn-Hóa Ngày-Nay và xin cảm ơn các bạn Như-Tâm, Thu-Nguyễn, Kiều-th-Thủy, Nguyễn Vũ đã chỉ bảo cho chỗ sai lầm của chúng tôi.

VĂN-HÓA NGÀY-NAY NHẤT-LINH

(1) Dưới đây là nguyên văn hai bài thơ của Diên-An và Nguyễn-Vũ :

NHỮNG CHIỀU IM VẮNG

Của Diên-An

Có những buổi chiều im lặng ghê
 Cả ngày ly-biéte nhớ lè-thé
 Cả mây đồng nội bay lên núi
 Cả dáng chiều rơi đến náo-nè

Cả một đời người lạt phẩn hương,
 Mẽ man gục ngã bến thiền đường.
 Ở đây thiền hạ yên vui quá,
 Ai biết cho mình ngậm nhớ thương

Ai biết cho mình ngậm đắng cay
 Tâm tư thầm lặng dã bao ngày
 Tóc bời gió lồng mùa hoang dại,
 Sự nghiệp thêm buồn chuyện trắng
 Tay...»

Nào nức nghe lòng vỡ một hoa,
 Đêm nao xiết chặt cánh tay ngà
 Run run ghi lấy đôi môi đẹp
 Đề sớm mai rồi ngõ bóng ma.

Nghe tự chân trời tiếng buồm al
 Nôn nao dâng mạnh gót đôi hàn
 Ngồi đây, chiều lại chiều im lặng
 Nghe lắng trong tâm tiếng thở dài.

* *

TÂM TÌNH ĐẤT KHÁCH

Xót xa một buổi soi gương cũ,
 Đã lệch bao nhiêu mặn chát Biển
 NGUYỄN-BÌNH

Thao thức đêm dài tinh dốt tay,
 Lìa quê từ buổi tuổi dại mươi,
 Bao năm lăn lóc nơi đô thị,
 Sự nghiệp chưa tròn tuổi kiếp trai.
 Trắng tay chờ vân hoàn tay trắng
 Mái tóc giờ đây diễm trắng rồi,
 Bụi trắng bám đầy thân áo trắng,
 Sầu, ngàn đêm trắng vẫn không voi.
 Ngày dời tâm sự hồn đơn ngáp.
 Đêm trôi lên trang giấy hép hỏi.
 Đất khách ngậm ngùi thân lữ thử,
 Quê nhà mải hướng những canh dài.
 Xót thân mẹ yếu đang trông trẻ.
 Thương bấy cha già, lè chẳng với,
 Áo mẹ cõm cha chưa trả được,
 Quê nhà xa tít mẩy ngàn khơi.

Nhận về có đến nơi quê nội,
 Cho gởi tâm tư kẻ bốn trời ;
 Rằng : chốn xa xăm, tôi chưa định
 Ngày về cố quẩn, bởi chung tôi

Nhớ lời bạn cũ ngày xa xít,
 (Sự nghiệp làm nên sẽ phản hồi)
 Sự nghiệp chờ đây nào dã thấy.
 Ngày về có lẽ rất xa xít.

Nơi đây nắng dật mùa hoa lửa,
 Cuồn cuộn tâm tư, ruột rời bời.
 Đất lạ trôi xa, giòng cảm tưởng
 Gió ngàn bốn hướng quyện giùm tôi.

NGUYỄN-VŨ
 Bản cờ ngày 19-8-1953



BÃI CÁT

TRỜI hôm ấy xanh ngắt, Mây trắng sáng sủa lặng lẽ trôi, mịn màng như chưa niềm vui bất tận. Biển xanh đậm chạy tít ra khơi đến chân trời đều đẵn. Gió hơi mặn thời mạnh ngược tóc Tuấn lên. Dưới chân Tuấn cát ấm yên lặng. Những làn sóng trắng soá ngoài xa vui vẻ chạy đậm mình vào những tảng đá đầy hè. Tuấn cảm thấy rõ rệt rằng mình yêu Minh. Một sự giản dị như thế mà làm Tuấn hồi hộp. Ánh sáng tự nhiên rực rỡ hẳn lên, sóng reo nhanh và mạnh hơn, gió mát rượi, Tuấn thấy tâm hồn nhẹ



hỗn như có một giọng suối trong suốt đang chảy qua. Chàng không ngờ mình có thể vui vẻ đến thế. Muốn xem nỗi vui đó có hoàn toàn không, Tuấn cố tìm lại những cảm giác khé chiju mỗi khi chàng đi lang thang ở những phố nhỏ dày khói thời cơm chiều. Nhưng Tuấn tìm không thấy.

Chàng chăm chú nhìn Minh đang yên lặng ngồi cạnh chàng. Tuấn tò mò muốn biết Minh đang nghĩ gì mà lại vùi hai bàn chân đẹp đẽ xuống cát, chắc nàng muốn dấu đi. Tay Minh tì nhẹ vào má, mắt nhìn đi đâu mà Tuấn cố tìm mãi không biết được. Tuấn tin rằng Minh không nhìn trời biển hay mây ở phía xa. Vậy nàng nhìn gì? Mới gặp đôi mắt đen láy của Minh Tuấn đã kết luận ngay Minh có một tâm hồn rất giàu, sâu và khô hiếu. Tuy vậy chàng sung sướng khi nghe giọng nói của Minh, chàng tưởng đã hiểu được một phần những ý nghĩ thầm kín của Minh qua giọng nói đó và chàng tin rằng cái phần kia chắc lại đẹp đẽ lắm.

Tuấn và Minh là hai người bạn. Một tình bạn êm ái và dịu dàng. Thường Tuấn rất sợ những cái gì quá yên tĩnh. Những tinh cảm của Tuấn bao giờ cũng hung hăng, bồng bột. Nhưng tình bạn của Minh có một hương vị lạ làm Tuấn quên cả lòng ham những cái gì quá dữ dội của chàng đi. Và chàng tim thấy một sự nồng nàn khác thường trong dáng điệu khoan thai của Minh, trong tiếng cười trong những cái nhìn yên lặng.

Gặp Tuấn, Minh mỉm cười cái đầu chào rồi nói những gì mà không bao giờ Tuấn nhớ rõ ràng được. Tuấn chỉ nhớ cái miệng xinh xắn tươi cười. Còn Tuấn, chàng cũng nói rất nhiều, nhưng ít khi nhìn thẳng vào mắt Minh. Nếu có nhìn thì chàng cũng cố làm cho con mắt sắc hơn mọi khi: chàng hơi cau lông mày lại như có vẻ đang soi mói hết tâm hồn đẹp đẽ của Minh. Làm thế xong chàng nhìn ngay xuống tay Minh hay môi Minh, nhéch mép mỉm cười như tự chế nhạo mình. Tuấn biết chắc không bao giờ chàng hiểu được tại sao lúc đó chàng lại chế nhạo mình. Tay Minh, Tuấn nhớ rõ lắm. Bàn tay xinh xắn luôn luôn vò nát chiếc khăn tay trắng. Thỉnh thoảng Minh mỉm nói qua, hai bàn tay nắm chặt lấy chiếc khăn và dỗng mạnh ra, đem quấn vào cổ tay tròn trĩnh. Chàng đoán Minh yêu rất say đắm và mạnh mẽ...

Ngắm kỹ lại những đợt sóng, Tuấn nói một cách triu mến:

— Minh xem có phải trời hôm nay đẹp quá không?

Minh lơ đãng hỏi lại:

— Dạ ! Anh dạy chi ?

Tuấn hơi méch lòng vì Minh không để ý đến chàng. Sự thực Minh vẫn cảm thấy từng cái nhìn của Tuấn, nàng vẫn nhất định đợi Tuấn nói trước. Khi Tuấn nói rồi nàng lại làm bộ không để ý nên

không hiểu. Tuấn toan nhắc lại câu nói, nhưng bây giờ chàng thấy nó vô nghĩa :

— Minh hôm nay đẹp quá !
Minh quay mặt lên ngạc nhiên :

— Trời ! Tôi đẹp ? Hôm nay anh mới biết hay sao ?

Tuấn ngập ngừng :

— Ủ !

Nhưng chàng vội nói ngay :

— Tôi biết ngay từ lúc đầu gặp Minh ?

Nói xong Tuấn toan chừa lại, nhưng không tìm được câu nào ôn hòa cả. Vả lại nếu có chừa lại được thì càng tố rõ hơn cho Minh biết chàng đã chú ý đến vẻ đẹp của Minh từ phút đầu.

Minh sung sướng lấy mấy ngón chân chọc sâu xuống cát hơn nữa. Nàng đậm ra mắt vẻ tự nhiên khác mọi khi. Tim Minh đập mạnh, nàng ôm má nhìn xuống cát. Lòng Minh hoang mang bờ ngỡ. Nàng không biết nên làm gì ? Nên nghĩ gì ? Cát dưới chân nàng như trắng sóa hẳn lên. Mẫu trắng ấy nàng thấy mênh mông. Tự nhiên nàng thấy mình bơ vơ giữa một nơi nào gió chạy ngang dọc. Minh hốt hoảng quay lại Tuấn, tim đập mau, môi run nói khẽ :

— Em yêu anh !

Và nàng bắt thính linh nắm lấy tay Tuấn, Tuấn giật mình :

— Sao em ?

Chàng giữ hai cánh tay Minh và nhìn nàng : mắt Minh mở to, đôi lông mày đen nháu lên; hai cánh mũi pháp phồng vi thở mạnh cắp môi hé ra ít rắng trắng nuốt. Tuấn nâng đầu Minh lên và hôn vào đôi môi ấy. Minh rùng mình.

— Tại sao em yêu anh ?

Tuấn cho rằng mình hỏi một câu vô lý. Chàng ngạc nhiên vì giữa lúc này chàng còn có thể xét đoán câu đó có nghĩa hay không ; Tuấn lại càng ngạc nhiên nữa khi thấy mình bắn khẩn tìm một câu

dè chừng lại sự vô lý của câu hỏi kia. Tuấn giật mình hay nghĩ lần thầm. Chàng bướng bỉnh hỏi lại :

— Tại sao em yêu anh ?

Mình tỳ tay lên má, ngược mắt nhìn xa. Nàng hiểu rõ câu nói của Tuấn, nhưng tâm hồn nàng xáo động quá, nàng không biết trả lời làm sao. Cái gì đối với nàng cũng không quan trọng nữa. Minh chỉ thấy trong lòng tràn ngập tình yêu. Tim nàng vẫn đậm mạnh, má và môi hơi nồng nóng, hai tay nàng nắm chặt lấy nhau, chân nàng muốn kẹp thật mạnh. Hơi thở Minh hơi nhanh, mặt nồng bừng.

Nàng quay lại nhìn Tuấn. Tự nhiên Minh ngồi ra xa Tuấn. Nàng thấy Tuấn không đẹp đẽ như tình cảm nàng vừa nhận được. Nàng tự hỏi có phải mình yêu Tuấn không hay chỉ rung động vì cảm giác lúc bắt đầu yêu. Mắt Minh vẫn chưa chan niềm yêu, lòng nàng vẫn hồi hộp. Nhưng nàng không phân biệt được nàng đang yêu Tuấn hay yêu cái gì. Tuy vậy Minh vẫn cảm thấy rõ ràng tình yêu của mình.

Minh yên lặng quay mặt nhìn ra mấy rặng thông, hơi ngượng nghịu và lấy làm bức túc vì mình đã ngượng. Minh mờ màng đưa mắt đi đâu đâu tìm lại cảm giác cũ.

Hình ảnh Tuấn hôm đầu tiên gặp Minh bỗng hiện ra. Nàng lại nhớ rằng nàng cúi đầu chào một cách có duyên. Hôm ấy gió mát nhẹ làm tà áo Minh lăn tăn gọn như sóng và quyền buôn vào chân nàng. Chung quanh Minh các đóa hoa vàng nhỏ như dâng lên rồi tan thành một màu vàng mung lung bao quanh khắp vườn, nồi bật màu xanh thẫm của lá cây.

Tuấn vẫn ngồi cau mày nhìn mấy mảng đá rải rác trước mặt. Cứ cái dáng ngồi dạng chân ra, nửa người cởi trần của Tuấn là Minh ghét rồi. Khuôn mặt Tuấn trở nên khô khan và xương xuong.

Nước da Tuấn tự nhiên sạm lại. Nàng không thấy Tuấn đáng yêu chỗ nào cả. Niềm hối hận không đâu vẫn vơ đến. Minh gục đầu thồn thức khóc. Tuấn yên lặng nhìn và thấy nàng khóc để thương quá. Chàng đến gần vuốt tóc Minh. Chàng nhận ra rằng tóc Minh mềm và dài rất đẹp. Chàng nâng một nhánh tóc lên xem. Một lúc sau, tự nhiên Tuấn dè tay lên vai xinh xắn của Minh. Tuấn thấy lạ tay. Mắt chàng vô tình nhìn vào ngực Minh chàng vội đưa mắt nhìn nơi khác.

Thấy Tuấn vuốt tóc mình Minh định gạt đi nhưng không đủ can đảm. Bàn tay Tuấn đặt lên vai nàng rồi không thấy đau nữa, Minh bất giác mỉm cười. Nàng vội quay đầu lại nhìn qua vai và gấp bộ mặt thản nhiên của Tuấn. Minh ngồi thẳng lên, đôi mắt tươi cười, bảo Tuấn, người bạn dễ dãi mà nàng gặp cách đây mười hôm :

— Em không yêu anh ! Lúc này em nhầm một cái, một cái nhầm ngộ nghĩnh quá.

Minh vô tình quen dùng tiếng em và nói bằng một giọng êm là thường. Tuấn buồn cười :

— Tôi cũng . Thế mà tôi cứ tưởng tôi yêu Minh !

Chàng ngừng một chút, hỏi vờ :

— Hình như tôi vừa hôn Minh ? Nhưng chắc không phải vì tâm hồn tôi vẫn bình tĩnh như thường.

Minh cười mở to mắt :

— Thôi chúng ta lại là bạn như xưa. Tình bạn vẫn dễ chịu và thi vị. Chắc em chưa biết yêu, mà cũng không nên yêu nhau làm gì. Yêu rồi em lại thấy đáng ghét như lúc này thì em rất sợ.

Mỗi Minh tỏ vẻ sợ hãi. Tuấn tức bức hỏi :

— Vậy lúc tôi hôn, cô ghê tởm ? Thế tại sao cô nắm lấy tay tôi và bảo yêu tôi ?

— Không ! Em chỉ ghê sợ lúc anh hôn xong và chỉ một lúc thôi.

Tuấn hết bức túc vì chàng biết

HỢP TAN

VŨ-hoàng-Chương



Khanh đã về trong lửa thủy hương,
Khoé thu lộng gió tóc cát sương,
Màu nhung vai áo càng mơn mởn
Gợn ánh hồng lên cát má thương,

Hồi ơi! Từng sợi nguyệt mong manh,
Nhịp bước hãi thêu kẽ dại hành
Đã khiến ta ngờ trong giấc mộng,
Trầm bay nhạc toả gót Thôi Oanh.

Quêng-vắng-dêm-trường tâm sự ai'
Màu sương gió đã mách ta rồi.
Tìm nhau èè phút giây hoài cảm,
Dưới nguyệt mơ về thuở sánh đôi.

Trăng xé hoa lê ngả trước đèn,
Hoa đèn trên bắc não nùng ghen,
Chù dây cốc rượu ân tình cũ,
Đượm biệt ly càng rặng ngát men..

VŨ-HOÀNG-CHƯƠNG

rắng Minh đã sung sướng khi chàng hôn Minh.

Tuấn nhớ lại bao nhiêu dáng điệu, lời nói của Minh. Cái gì cũng tỏ là Minh đã yêu nhưng không chịu nhận là mình yêu.

Minh trở nên ngượng ngáp, nàng không nói gì nữa, yên lặng vế trên cát, lòng bình tĩnh hơi vui vui. Khoảng cát dày hình vế rồi, Minh phủ áo đứng dậy ngắm nghĩa bên cạnh Tuấn, nàng chỉ vào mấy thiếu nữ vế trên bãi cát hỏi Tuấn có cho là đẹp không chàng trả lời vẫn tắt : « đẹp ».

Đứng mãi hai người không

biết làm gì, cả hai cũng không muốn ngồi nữa. Một lúc lâu, họ chia tay ra về, giản dị như mọi lần và Minh vẫn có nụ cười duyên dáng với Tuấn. Minh đi rồi Tuấn dẫm dẫm trông theo dáng người và tà áo gió biền thoảng tung. Tuấn thấy Minh đẹp quá!

Mấy hôm sau hai người lại gặp nhau. Họ vẫn thân mật và giữ cái tình bạn « thi vị » như Minh nói. Minh vẫn thản nhiên gọi là bạn, nhưng trong thâm tâm Tuấn cười và cho đó chỉ là tình yêu trá hình. « Cô bé cũng hơi lạ » Tuấn nghĩ thầm.

TƯỜNG-HÙNG

LÀN HẠM TIẾU



QUÊ NGOẠI

của

Nguyễn - thị KIM - LIÊN

MƠI NƯỚC Ở I đã lên
hết trên thuyền, bác lái
nhô sào và dây cho
thuyền ra xa, chiếc thuyền lắc lư
tiến ra giữa giòng. Câu chuyện cắt
đứt lúc nào, bây giờ nổi lại thích
thú vui tai giữa những bà và những
cô gái bán hàng ở chợ về.

Nga quay sang chị Châu ngồi
bên cạnh:

— Chị ơi, quê ngoại có xa lắm
không ?

Thấy chị đang nói chuyện, Nga
không hỏi nữa.

Nước sông hôm nay màu sữa
đục lò, Nga nghĩ thầm: « Giá có
một tí đường là có thể uống ngay
được ». Nga lắng tai nghe tiếng
nước vỗ vào mạn thuyền, âm thanh
em em như tiếng ru em của vú già.
« Nước cũng nói được nhưng tại
minh không biết », em tự trả lời
nhanh chóng như vậy.

Nga đưa mắt nhìn mọi người
và nhìn giòng nước. Ở nhà có
ba giờ me, anh Hoàng, chị Thanh,
chị Châu, và cả em nữa, uống sữa
với si-rô đâu, thế mà mới đây, bà

già ngồi cạnh chị Châu đã nhô
nước trầu xuống... em nhìn bà hờn
dỗi, nhưng bà ấy đâu biết.

Bác lái nãy giờ vẫn yên lặng,
bác đứng thẳng người, chốc chốc
ngồi lên theo tay chèo nhịp nhàng
quen thuộc, Nga mê mẩn chiếc
khăn chị cầm ở tay. Lần này nhất
định phải hỏi chị. Nga nói giọng
bực bội :

— Đì mãi mà chưa đến nơi.
Tia mắt chị dịu dàng triu mến;
Nga nũng nịn ngả đầu vào lòng chị.

— Về xuôi bao giờ cũng lâu,
Nga dừng sốt ruột.

Nga ngồi bật dậy tròn xoe mắt
ngạc nhiên :

— Nga có sốt ruột đâu ? Làm
sao chị biết ?

— Ủi không có thì nằm xuống
đi.

Cây đa ở bến bây giờ sừng
sững đen ngòm, mặt trời chiều in
hết chiếc bong bóng bơm hơi, màu
đỏ rực vừa rời khỏi tay bay lơ
lửng.

Ven sông cỏ mọc cao quá đầu
gối, mặt nước xao động, nhăn nhó;

dàn cò sợ hãi bay đi chỗ khác.
 Nga nghĩ đến dàn cò, đến đôi cánh trắng xinh xinh, đến những mái tóc vàng của những bà tiên chiều nào bay về thượng giới, trong truyện cổ tích. Phải có một con không bay được, cũng như có một cô tiên bị mất cánh ; Nga sẽ bắt con cò ấy, nhưng cầm ở chân hay cõi nó ? Cầm nhẹ thôi chứ ! Không khéo chết mất tội nghiệp !

— Về thôi Nga !

Thuyền đã đến nơi lùc nào,
 chỉ còn có chị em Nga và những bà bạn quang gánh chưa kịp xuống. Nga nhanh nhẹn đứng dậy, hai chân nặng chivid, tê cứng...

Những bóng đèn lù lù hai bên bờ đê, Nga đi sát vào chị cho đỡ lạnh, trong làng người người xôn xao tưởng chừng đang sủa soạn cuộc vui.

Ánh sáng lập loè như một mảnh nhỏ tí của ngôi sao bị vỡ, ẩn hiện trong lùm cây.

Chị Châu nắm tay Nga dừng lại một ngôii mộ bên đường, chị kéo Nga ngồi xuống :

— Qua thăm mộ thầy đã rời về, đêm nay có trăng đứng sợ.

Mãi đến hôm nay Nga mới biết
 mộ thầy chôn ở quê ngoại ; cô mọc nhiều quá. Chị Châu quỳ bên cạnh tấm bia lâm râm khấn vái, bỗng chị khóc lên nức nở... rồi... Nga cũng khóc theo.

Bóng của Nga và chị rung rung nằm chênh chêch bên mộ. Nga hình dung trong trí nhớ bóng dáng thầy mấy năm về trước, hiền lành, nghiêm trang với chiếc cầm lún phún râu mới cạo. Cứ mỗi lần thầy

sắp sửa đi phố là Nga, chị Châu, anh Hoàng rủ nhau vào thay quần áo và đứng chờ ở cửa. Nga cầm cái mũ của thầy, còn chị Châu, anh Hoàng giành nhau cái ba-toong, chẳng ai chịu nhường cho ai. Mãi đến khi mẹ kêu cả ba vào và hỏi « Các con có thấy cái ba-toong và cái mũ của thầy đâu không ? » Lúc ấy Nga đưa cái mũ dấu sau lưng ra, chị Châu anh Hoàng mỗi người nắm một đầu ba-toong đưa lên như phân bua.

Gả nhà cười vang, thầy âu yếm xoa đầu từng đứa. Lại nữa, có lúc Nga nhổ tóc sâu cho thầy, Nga chỉ tinh có năm cắc một sợi thôi, để lấy tiền mua kem que ấy mà, khi ăn phải dấu me, dấu cà vú già, chị Châu, chị Thanh, anh Hoàng nữa...

Những ngày ấy xa rời, nhưng Nga còn nhớ mãi, Nga còn nhớ mãi, Nga nhớ rõ từng nụ cười và ánh mắt của thầy.

Thầy mất thật, thế mà mẹ cứ bảo : « Các con cố chăm học, nhất là Nga, chịu khó tập viết cho đẹp để viết thư thăm thầy, thầy ở xa lắm ».

Nga tin thế nào thầy cũng về. Nhưng nay... Gió thổi lạnh buốt, hàng thông đứng sát vào nhau cọ ro, tiếng thông rì rào, nghe như lời thầy thoảng trong hơi gió.

Những nắm mồ chít khăn mỏ quạ bằng nhung đen, nắm yên lặng đếm sao, ngắm trăng.

Nguyễn-thị-kim-Liên
 (Phan-Thiết)

*Con người ta, đầu có là vĩ nhân đi chặng nữa, cũng vẫn
 là con người.*

G. DUHAMEL (Les Maîtres)

ĐÀN BÀ... thật ĐÀN BÀ

của *Duy-Lam*

KH I có điều gì bức
tức với nàng, tôi hay kêu lên :

— Thật là đàn bà !

Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy
tôi thật lẩn thẩn. Trước kia nếu
nàng không « thật là đàn bà » như
thế, chắc tôi đã không yêu nàng
(đến nỗi lấy nàng làm vợ). Nhưng
trong đời cái gì cũng có mặt trái
của nó. (Câu này tôi học được của
nàng, vì nàng khi cãi nhau với tôi
đã có lần nói « A ! Bây giờ tôi
mới thấy mặt trái của anh ». Ngay
lúc đó tôi đã lấy gương ra soi xem
mặt trái của tôi ở đâu và xấu xa
đến thế nào, thì tôi chỉ thấy mặt
tôi trong gương, tuy có hơi béo ra
và ngờ ngendencies hơn đạo tôi còn độc
thân, nhưng vẫn trước chỉ có một
mặt và vẫn sau là... gáy, không
có phải trái gì hết). Ngày xưa nếu
nhưng đặc tính rất

« đàn bà » đã làm nàng
thèm yêu kiều và khó
liều thì bây giờ chỉ
làm tôi bức minh đến
diễn người.

*

Nàng hay chê tôi
hùa hùa không biết trật
tự là gì. Nàng thích đề
vật nào vào đúng chỗ
cũi nó. Bếp của nàng
ngách sẽ như một viện

bảo tàng. Bao nhiêu hộp, chai lọ
cũ, đều được nàng thu thập lại để
đựng những gia vị như hạt tiêu,
muối ớt, xì dầu v.v... Nàng bắt tôi
kẻ những tấm bảng để những hàng
chữ thật rõ ràng « muối », « đường »
v.v. và dán vào những hộp, chai
xếp thành hàng trong những ngăn
tủ ở bếp.

Một buổi trưa, vừa ngủ dậy
tôi lò dò xuống bếp lục một miếng
bánh mì cặp chả, cần đến ít hạt
tiêu và muối, tôi lúi húi tìm trong
hơn chục chiếc hộp nhỏ và cuối
cùng tìm ra hộp đẽ « muối », tôi
vội rắc vào bánh mì thi thấy... ớt
bột bay ra tứ tung khiến tôi hắt
si liền mấy cái. Tôi cầu nhau cho
là vì còn ngái ngủ nên tôi đọc
lầm, nhưng khi cầm chiếc hộp đẽ
« hạt tiêu » rắc mạnh và lần này



thấy muối bột chảy ra, tôi ngår
người tinh hồn ngủ.

Tôi tò mò mở hết mười mấy
cái hộp ra xem thì lạ thay :
trong hộp nhẵn đèn « hạt tiêu »
nàng đựng muối, trong hộp « muối »
nàng đựng ớt bột, còn hộp ớt bột
thì cầm lên lắc có tiếng kèn
long cong, tôi không ngờ ớt có
thể rắn đến thế, mở ra mới rõ là
hộp đựng mấy đồng hào lẻ. Trong
hộp đèn chữ « đường phèn » tôi
đếm được ba cái khuy áo, một kim
chỉ và... một cái biền lai tiền
diện.

Đang ngạc nhiên thì vợ tôi xuống
nàng kêu lên :

— Trời ơi ! Anh lại bầy bừa cả
ra rồi.

Tôi giơ hộp « muối » đựng ớt
bột lên hỏi :

— Tại sao em làm lần thế này.
Hộp đèn muối phải đựng muối chứ !
Thôi ! đèn anh đồ hết cả ra rồi cho
lại vào cho đúng hộp và hợp lý...

Nàng mắng tôi :

— Anh muốn phá hết « trật tự »
của em ở trong bếp à ? Anh không
biết em mất bao nhiêu lâu mới
xếp đặt được đâu vào đấy. Bây giờ
anh đèn « muối » vào hộp « muối »
thì làm sao em tìm được. Thôi !
anh lên đi, đừng đựng gì vào những
hộp của em.

* *

Tôi e là bị mang tiếng là « không
bao giờ tìm thấy cái gì hết » và
« cái gì cũng hỏi ». Làm sao mà
không hỏi vợ tôi được. Các bạn
thử tưởng tượng, một hôm tôi
muốn tìm đôi giày ba-ta cũ để làm
vườn. Tôi lục hoài trong ngăn đựng
giày mà không thấy. Hỏi, nàng kêu
« Anh thì chẳng bao giờ thấy gì
hết ! Đôi giày ba-ta của anh để ở



trên gác xép, trong chiếc hòm
đựng quần áo cũ và trong một cái
hộp ở ngoài có hình vẽ chiếc mũ
dạ. Thế còn phải hỏi »,

Thật là trật tự đần bà !

Một hôm khác vừa đi làm về
tôi thấy nàng đang định treo một
chiếc màn của nàng vừa may xong
lên cửa sổ phòng khách, tôi nhăn
nhó kêu :

— Trời ơi ! Trời ơi !

Nàng vội vàng hỏi :

— Anh làm sao thế ? Đau răng à ?

Khi thấy tôi lấy tay chỉ vào
chiếc màn cửa, nàng ngạc nhiên
không hiểu, giơ màn lên :

— Sao ? Anh muốn khen cái
màn này đẹp à ?

— Đẹp ! Em điên đấy ư ? Sao
lại mua thứ vải quái quỷ và loè
loẹt ấy. Em thật không có óc thẩm
mỹ. Lại còn mấy cái hình vẽ !
Trông thật trẻ con. Lúc mua đáng
lẽ phải nhìn kỹ màu sắc và hình
xem có hợp với mẫu đồ đặc ở
trong phòng khách không rồi mới
mua chứ.

Nàng thản nhiên đáp :

— Ô ! Mà bây giờ em mới nhìn đến các hình vẽ. Lúc mua em đâu có đề ý. Khi thấy cái biển đề « Bán Solde Đại hạ giá 5 đồng hai thước » đề ở chỗ mấy xúc vải này là em mua liền.

Tôi ngắt :

— Em thì chỉ chú ý đến rẻ tiền mà quên cả cái « đẹp ». Anh lấy em vì em đẹp chứ đâu phải ở cửa nhà em có treo biển « ở đây có con gái – cưới Solde, rất rẻ ».

Nói xong tôi mới biết lỡ lời, nhưng đã muộn. Lại một cái tuy mặt nàng có sắc giận nhưng nàng im lặng không nói gì. Chiều hôm đó đi làm về tôi mới hiểu. Nàng đã thay hết tất cả màn cửa trong nhà bằng những màn mới làm toàn bằng cái hàng « Bán Solde Đại hạ giá » đó đề trả thù tôi.

Thật là óc thực-tế-dàn-bà !

* *

Nàng lại có một quan niệm rất kỳ lạ là cho rằng tôi không bao giờ có thể nhớ được một chuyện gì. Nàng tự cho có bỗn phận nhắc tôi suốt ngày suốt đêm những điều tôi phải làm.

Sáng nào cũng thế trước khi tôi đến bàn giấy nàng bao giờ cũng nhắc tôi « Anh nhớ mang áo tôi ». Tôi chịu khó theo lời nàng trong năm hôm liền. Thật phí công ! Trời vẫn nắng trang trang. Hôm thứ sáu tôi bực mình, không mang áo nữa thì lúc về trời đã mua to & giùa đường, tôi bị ướt từ đầu đến chân và rồi bị cảm nằm trên mấy ngày liền. Nàng được thề nói : « Em đã bảo mà. Anh đãng trí thật đáng kiếp ».

Một buổi tối, tôi và nàng cùng đi xem xi-nê. Phim rất hay nên tôi

phải lấy vé từ chiều. Anh cơm xong tôi và nàng sửa soạn quần áo. Nàng vừa trang điểm vừa nhắc tôi : « Vé anh đề ở đâu ? Ô túi áo đi làm ấy à ?... Thế lấy ra đề trên bàn và đề lọ mực đè lên cho cho khỏi bay... Anh đã mặc quần áo xong rồi à ?... Lấy ví ra đi... Cho vé vào ngăn trong đề khỏi rơi mất khi móc tiền để gửi xe v...v... »

Tôi nhát nhất theo lời nàng. Đến rạp xi-nê tôi lấy ví lôi ra hai chiếc vé rất đàng hoàng và đưa cho người soát vé. Tôi nhìn nàng, nàng thường cho tôi một nụ cười chắc chắn ngụ ý khen tôi hôm nay không dâng trí như thường lệ.

Người soát vé bảo tôi : « Thưa ông. Vé này không còn giá trị nữa vì đó là vé xuất 6 giờ 30 ». Lúc đó đã 8 giờ 30. Tôi đã mua vé mà quên không hỏi là vé xem xuất nào.

Tôi không muốn và không thể nhắc lại ở đây những lời vợ tôi mắng trên đường về nhà tối hôm đó vì... tôi quên mất rồi (Cũng may ! Lần đầu tiên quen có lợi cho tôi).

Tôi cho rằng sở dĩ tôi hay quên là vì vợ tôi... nhắc tôi nhiều quá. Nàng không hiểu là nếu cứ nói đều đẽ mãi một câu bên tai một người nào sẽ có thể làm người đó mê đi và quên hết.

Nàng thật đàn bà ! Chẳng hiểu gì về tâm lý.

* *

Nàng lại còn cái tật kỳ lạ hay thay đổi ý kiến và bất cứ vấn đề gì. Như tôi đã nói ở trên nàng thích đề vật nào vào đúng chỗ của nó. Nhưng nàng không định rõ là « đúng chỗ của nó » là chỗ nào. Cái chỗ ấy hôm nay nó ở đây

mai nó lại ở chỗ khác tùy theo ý thích của nàng.

Về đồ đạc trong nhà chẳng hạn. Cái bàn làm việc của tôi đầu tiên nàng kê quay ra phía cửa sổ ở phòng khách vì nàng lý luận :

— Ánh sáng ở cửa sổ chiếu vào sẽ giúp anh khỏi cận thị và... đỡ tốn điện.

Mấy hôm sau cái bàn đó đổi chỗ và chạy vào phòng ngủ vì nàng kêu :

— Hôm Lan đến thăm em thấy anh mặc pi-da-ma ngồi xem sách thật bất tiện. Nhát là em thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện với Lan muốn tiếp tục đọc sách. (Đúng ra tôi rất... muốn nói chuyện với Lan nhưng nàng đã đuổi tôi như đuổi tà và bảo « Chuyện đàn bà anh không được nghe »). Vội lại buồi tôi anh ngồi gần em còn săn sóc cho anh chứ !

(Săn sóc có nghĩa là nàng sai tôi xuống bếp lấy cho nàng mấy quả ô mai ở trong hộp bánh bích quy ; hoặc khi tôi đọc sách quá nhiều và kêu rức đầu thì nàng sai tôi đi lấy một cốc nước và viên aspirine để... nàng uống, v.v... Sở dĩ nàng bắt tôi đi lại nhiều thế là vì nàng áp dụng đúng một câu tôi khuyên nàng « khi làm việc bằng trí óc nhiều người ta phải vận động để máu lưu thông »).

Thế cũng chưa hết, hai hôm sau nữa, chiếc bàn của tôi lại quay về chỗ cũ ở... phòng khách vì :

— Anh đọc sách khuya quá em không ngủ được ! Đã thế anh lại cứ « đi đi lại lại » luôn làm em chóng cả mặt.

Một hôm Lan đến thăm và mặc một chiếc áo màu vàng tươi có

hoa rất to. Lan về rồi, vợ tôi chê :

— Anh xem Lan thật « mauvais goût » (chữ nàng nàng học được của tôi). Ai lại mặc áo có hoa lòe loẹt thế mà chịu được. Áo đó có đem cho em cũng không thèm lấy. Thà chết chứ không ai có thể bắt em mặc áo đó đi ngoài đường.

Tôi gật gù đồng ý với nàng và tự kiêu là nhờ tôi nên bây giờ óc thẩm mỹ của nàng đã khá. Chiều hôm đó đi chơi phố, nàng kéo tôi vào một hiệu và sau một hồi xem đến mấy chục thứ hàng áo, nàng chợt reo lên :

— Trời ơi ! Cái màu này thật tuyệt ! Anh xem, em mà mặc thì, nói da phải biết.

Tôi ngẩn người : hàng nàng khen không tiếc lời đó đúng là hàng áo Lan mặc, màu vàng tươi có những hoa rất to. Tôi nhắc nàng :

— À ! Nhưng hình như hàng này giống hàng áo Lan mặc sáng nay khi đến thăm em.

Nàng ngắt lời :

— Thế thì làm sao ?

Tôi vội đáp :

— Chẳng sao cả. Đẹp lắm !

Tôi biết nếu tôi nhắc tại những lời nàng đã phê bình hàng áo này sẽ mắng tôi : « Anh chỉ nói bậy. Em nói thế bao giờ ? Anh đãng trí lai còn dám nhắc em à ? » và rồi nàng sẽ mua không những một mà không những một mà ba áo một lúc cùng màu đó.

Ai mà hiểu được những sự thay đổi ý kiến của một người đàn bà. Để kết luận: Đàn bà thật... đàn bà !

DUY-LAM

NHƯNG ĐÊM MƯA

của
Linh-Bảo

(tiếp theo)

TRANG đang nấu ăn ở bếp bỗng nghe tiếng Mỹ khóc thét lên. Tưởng con ngã, nàng vội chạy lên nhà, Bình đang tát túi bụi con bé. Trang vội dắt con ra hỏi :

— Sao anh lại đánh con ?

— Nhà cửa gì mà bừa bộn như cái sọt rác thế này. Ai mà chịu được !

— Em đã xếp gọn tủ tết rồi cơ mà.

— Thị nhìn đấy mà xem.

Trang nhìn quanh phòng, thì ra con Mỹ đã bò lăn từ trên giường xuống, vứt đồ chơi tung ra khắp phòng..

Trang se se bảo :

— Em phải xuống bếp, làm thế nào mà trông nó được.

— Thế sao em không đeo nó lên lưng mà làm việc như những người khác ?

Bình dắt mạnh :

— Hừ, vợ qui của tôi đấy !
Người ta ai cũng làm được !

Trang thấy đau đớn và uất lên tận cổ, nàng trả lời :

— Lúc xưa anh cũng biết là em ốm yếu.. không thể làm được nặng nề xốc vác như người khác.

Trang vuốt nhẹ lên đầu con thì thầm :

— Từ nay con sẽ không được nằm trên giường nữa nghe con. Tấm khăn trải giường phải thực tráng và không được có một nếp nhăn, gối phải ngay ngắn rồi đè đầy mà nhìn. Nếu có một mồi thì hãy xuống đất. Nhà phải thực sạch sẽ, nền bóng loáng không có một hạt bụi nào, xong rồi ngồi ngoài cửa nhìn vào cho sướng mắt. Còn con, con gái me như thế này thì đem bỏ vào nhà mồ côi đè khỏi chơi bắn nhà, khóc rác tai ba.

Nói xong Trang tự thấy mình vô lý và hèn nhát nữa.

Tại sao những lời nàng muốn nói với Bình lại không nói thẳng với anh mà lại kẽ kẽ với con, cốt cho anh nghe, y như một người đầu bà lăm điệu. Trong một phút, Trang thấy rõ mình đã hoàn toàn biến đổi hẳn tính nết; từ chiều chuộng, đến nhẫn nhục, và bây giờ dám ra sợ hãi. Ngày xưa, Trang có bao giờ như thế đâu! Trang thẳng thắn và cương trực biết bao nhiêu!

Bình nắm sấp trên giường, hai tay bịt tai. Đó là thói quen của anh mỗi khi bất bình với Trang và không muốn đê lời nàng lọt tai, vì anh biết cố nhiên không phải là lời ca tụng anh.

Trang ôm con vào lòng ru se se, Bình nhăn mặt tỏ vẻ rất khó chịu.

— Anh không thích em và con ở đây phải không?

— Miễn là nó đừng khóc.

— Anh là một người đàn ông không chịu trách nhiệm. Trẻ con làm sao cầm được nó khóc? Đã thế thì đừng có con,

— Anh có thích đâu!

— Không thích sao lại lấy vợ.

— Bởi thế nên bây giờ anh mới thấy là anh ngu!

— Có lẽ em lại còn ngu hơn anh nữa. Đã lấy chồng là một sự ngu, gặp người như anh lại càng... Chính mẹ anh cũng nói em kiếp trước vụng tu nên mới gặp người chồng như anh.

— Nếu em hối hận thì bây giờ cũng chưa muộn!
..

Ngày... tháng... năm...

Tôi thấy tội nghiệp cho các cô thiếu nữ còn bõ ngõ đi bên cạnh « chàng ». Tim các cô đập rộn lên mỗi khi mắt nhìn gặp mắt. Mông đẹp họ đang xây sẽ bao lâu?
Ngày... tháng... năm...

Tôi vẫn còn nhớ mãi câu Bình nói lúc xưa : « Tiền tôi không có, danh vọng cũng không, nhưng tôi có một lầm tình yêu. Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô trên đường đời, Nếu cô nhận thấy tấm tình của tôi đủ làm cho cô sung sướng thì tôi ước ao sẽ săn sóc cô mãi mãi ».

Tấm tình yêu ấy bây giờ ở đâu? Bình săn sóc tôi vào lúc nào? Tôi không biết, nhưng nhất định không phải là lúc tôi ốm rồi!

Ngày... tháng... năm...

Tôi muốn không bao giờ khóc nữa! Tại sao những giọt nước mắt qui hóa lại dùng để khóc một chuyện nhạt đến như thế. Bình đã làm, tôi không phải là hạng người lấy chồng mục đích để kiểm một cái « vé cờm suốt đời ».

Ngày... tháng... năm...

Bình nói với tôi rằng! « Người ta nuôi heo còn mong có ngày bán lấy lời còn nuôi vợ nuôi con thực vô ích, thực là một món nợ trả suốt đời

không hết, một tên tù chung
thân không bao giờ thoát ». Sự thực Bình chưa hề nuôi
tôi ngày nào, nhưng tôi không
muốn cãi. Lúc nào tôi cũng
có công việc làm, cả lúc tôi
thôi việc vì có mang Mỹ,
cũng có việc lanh về nhà làm.
Bình đã quên rằng lúc anh
với tôi tổ chức gia đình anh
chỉ có một cái chǎn bông và
1 giường vải mà thôi. Anh
không hề phải bận tâm đến
tiền bạc bao giờ. Nếu nhớ
trong gia đình có gì thỉnh
linh cần tiêu, thi người chạy
tiền là tôi chứ không phải
Bình. Bình đã quên hết, quên
cả cái món nợ tôi giúp Bình
trả mà không biết Bình đã
tiêu gì. Sự thực Bình chỉ
nuôi một mình bản thân anh.

※ Bình không thể đòi hỏi
hơn nữa. Tôi đâu phải hạng
người nuôi « bạch diện thư
sanh » !

Ngày... tháng... năm...

Nếu cuộc đời là một canh
bạc, thì tại sao khi biết mình
đã đánh thua rồi, con bạc
không may ấy, không thể phủi
áo đứng dậy từ giã sòng bạc
một cách sảng khoái, tự nhận
minh là một kẻ đã « thua
non »? Tại sao lại cứ nhất định
luyến tiếc, lần lữa mong gỡ
lại, mà có khi càng thua càng
cay, càng gỡ càng rối. Đã
mấy ai gỡ lại được canh bạc
hạnh phúc ở đời ?

Ngày... tháng... năm...

Đã lâu, tôi không muốn

nhắc đến bệnh hen của tôi.
Tôi đã quen chịu đau đớn
một mình không ai săn sóc,
mà cũng chẳng ai biết đến.
Mỗi cơn hen đến, tôi tự uống
thuốc, 1 viên không khỏi thì
hai viên, và cứ uống thêm
nữa nếu còn bệnh không
chiểu thối lui. Nhưng viên
thuốc độc ấy, tôi coi như là
những viên thuốc thần tiên,
vì nó cứu tôi khỏi bệnh.
Nhưng biên giới giữa thần
tiên và ma quỷ cũng cách
nhau chẳng bao xa. Nếu tôi
lạm dụng nó, tôi sẽ được giải
thoát mãi mãi...

Ngny... tháng... năm...

Tôi cảm thấy hình như
sắp có một đứa con nữa. Một
nguồn sinh mệnh mới đề an
ủi tôi, theo tôi, và một món
nợ mới trả không bao giờ
hết, theo Bình. Mặc dầu Bình
không tán thành, sinh nó tôi
vẫn không nỡ...

Tôi tỏ ý muốn về quê it
lâu, Bình tán thành ngay. Và
anh giúp tôi sửa soạn hành
ly còn sót sảng hơn tôi nữa !
Ngày... tháng... năm...

Sau bao nhiêu lâu chạy
lo giấy tờ, giấy khai sinh,
giấy chứng nhận, giấy quốc
tịch, vé máy bay, cuối cùng
là tiêm thuốc tròng đậu, có
thể tạm gọi là xong tất cả
mọi thủ tục, tôi đã được trở
lại làm một công dân Việt-
Nam và có quyền trở về với
tổ quốc.

Có ai sắp từ giã nơi mình

sống, trải qua những kỷ niệm vui buồn mà không luyến tiếc ? Nhữug ngày cuối cùng, Bình hình như lương tâm đã phát hiện nên dõi với tôi tử tế hơn, anh cất những cử chỉ lời nói không đẹp đì, không dùng với tôi nữa, có lẽ anh muốn để cho tôi có một ấn tượng không đến nỗi xấu lắm khi con tôi hỏi thăm về cha

nó sau này.

Chỉ còn và hôm nứa, tôi sẽ trở về, với ba má tôi Quê hương tôi nơi có nắng ấm quanh năm, có gia đình, có những người bạn của quê hương, chắc tôi sẽ tìm lại được nguồn vui đã mất !

(còn tiếp)
LINH-BẢO



TÂN TỚI

Một người nói giọng một hôm nhất quyết nhờ bác sĩ chuyên môn sửa lại cách phát âm của mình. Sau một thời gian luyện tập, anh đã nói được đúng những câu như : « Ông Lý đã lên làng mua lòng lợn nên uống rượu no... »

Một người bạn thán phục :

— Anh nói đúng được rồi ! Thật tân tối quá !

— Nhưng nãm kinh nói những câu thường nó nàm sao ấy...

Phỏng theo báo ngoại quốc

KHI CÁC BÀ CÁC CÔ LÁI XE

Một thiếu phụ xinh đẹp lái chiếc xe Hoa-kỳ mới nguyên tim chỗ đỗ dọc đường Lê Lợi. Hôm đó ngày chủ nhật, xe nhiều. Thiếu phụ tìm mãi mới thấy một khoảng trống lọt giữa hai chiếc xe khác, liền lái vào. Bà ta loay hoay cho xe lui, và « Bang » đụng vào mũi chiếc xe đỗ phía sau ; bà ta lại vội sang số cho xe tiến lên và « Bang » húc vào đít chiếc xe đỗ trước. Sau mười phút, chiếc xe của người đẹp được yên thân đậu dọc hè. Lúc đó bà lái xe mới có thì giờ ngừng đầu lên nhìn chung quanh. Trông thấy mấy sĩ quan Hải quân đang nhìn mình có vẻ kính phyc lâm, thiếu phụ liền nở một nụ cười thật đẹp và hỏi :

— Tôi lái xe được đây chứ ?

Một thiếu úy ngả mũ chào kính cẩn trả lời :

— Thưa bà được lầm chứ ! Dò đường bằng âm thanh như vậy quả thực máy móc cửa hải quân chúng tôi còn kém xa

Phỏng theo báo Tuyên Ly

Gia đình

của Đặng-Phi-Bằng

Tuy dẽ vào mục Lan sơ khai
nhưng truyền của Phi-Bằng
giá dặn và tám lý sâu sắc
như một nhà văn lớn tuổi
và đã sống nhiều.

NHẤT-LINH

MUA bắt đầu to...
Vũ ướt như chuột lột, nước
mưa mát lạnh dính áo, quần lén
thân thề chàng. Cái mát lạnh trên
khắp thân thề làm chàng khoan
khoái. Vũ cảm thấy một thú vui
phóng khoáng dâng trong lòng
chàng một cách bồng bột. Chàng
huýt sáo luôn miệng, chân bước
đều. Mỗi lần qua một mái hiên, Vũ
vui vẻ chạy vội vào rồi lại rẽ ra
ngay. Lần trong mưa, thỉnh thoảng
lại có cơn gió mạnh cuốn lấy
chàng làm Vũ dừng lại nhắm mắt,
ngửa mặt hứng lấy tất cả cái lạnh
léo của gió mưa. Một vài cái xe
hơi vụt phóng qua, nước tung lên
hè chô chàng đứng, Vũ néo mắt
khỏi hải nhìn theo.

Vũ thấy trong lòng vui sướng
quá : chàng không biết tại sao
và chàng cũng không cần tìm
hiểu. Chàng chỉ biết rằng đó là
những con vui bất thường nó làm
tâm hồn chàng bồng bột yêu đời,
nhưng ngay sau đó, khi niềm vui
đã dứt, chàng cảm thấy buồn lịm
đi.

Một người bạn chàng đã nói :
« Sống tức là đi dần đến cái chết,
Sống được ngày nào phải cố hưởng
hết những thú vui có thể hưởng,

dừng nghĩ gì thêm. Mệt lắm ». Vũ
thấy lời nói của bạn có phần đúng.
Nhưng chàng vẫn không bỏ được
tính hay buồn rầu, nghĩ ngợi để
sống một cách quá vui nhộn, đến
bùa bãi như các bạn. Hơn nữa
chàng lờ mờ thấy như các bạn,
chàng không thật vui sống. Họ ồn
ào sống để lắp cái trống rỗng của
tâm hồn ? Họ trốn tránh sự thật ?
Lười biếng lo sợ khi phải nghĩ
ngợi như Vũ ? Thật ra trong tâm
họ cũng có những thắc mắc, lo
au như chàng...

Mưa ngọt hạt. Nền trời trăng
đục sáng dần.

Dưới chân Vũ những lá sấu
khô lắn với quả xanh quả chín rải
rác trên mặt đất nâu ướt nước
Vũ miễn cười nghĩ đến mấy bức
tranh lem nhem chàng vừa xem
trong phòng triển lãm. Thầy đã
gần đến nhà Cương — một bạn
thân của chàng — Vũ rảo bước
nghĩ : « Vào anh chàng này thay
quần áo cho đỡ lạnh ».

* * *

Vũ về đến nhà, trời bắt đầu
tối hẳn. Nghe tiếng đua bát lách
cách, chàng đoán trong nhà đang
ăn cơm. Vũ rẽ vào lối công sau

lên thẳng gác. Trên gác tối om, Vũ nghe tiếng khóc thút thít.

— Chị Ngọc phải không?

Chị Ngọc không trả lời, xoay mặt vào tường. Vũ chắc mẹ mình lại vừa mắng con dâu. Chàng bật đèn lấy quần áo thay vì quần áo Cương chật quá. Tâm ngồi dậy cuốn tóc hỏi :

— Chú đi đâu về mà ướt thể?

— À. Đi có tí việc.

Vũ biết nếu chàng nói đi xem triền lâm, Tâm sẽ hỏi : « triỀn lâm gì? Ở đâu?.. » Chàng hỏi Tâm :

— Lại có chuyện gì thế?

— Không.

Tâm lau nước mắt lắc đầu. Nàng không nói với Vũ lý do nàng khóc, không phải vì nàng là một nàng dâu hiền thực, ngoan ngoãn muốn cho gia đình nhà chồng được hòa thuận, yên vui; nhưng chỉ vì nàng chán nản, biết có nói với Vũ cũng chẳng ích gì. Vũ hiểu thế. Niềm vui trong lòng người dàn, thay vào đó, nỗi tức bực, buồn rầu. Chàng thấy rõ cái cảnh lục đục trong gia đình. Không ai thật tâm yêu mến, tin cậy ai. Những cử chỉ âu yếm, những lời hỏi han hời hợt là những lượt vỏ móng mảnh, săn sàng vỡ tung ra, mỗi lần trong nhà có chuyện xích mích, cãi nhau đe lòi những bộ mặt ghét nhau, khinh những cái xấu của nhau.

Vũ mang quần áo xuống nhà dưới thay. Chàng chưa muốn ra ăn cơm với, vì chàng muốn kéo dài cái giây phút trước khi phải nhìn bộ mặt hầm hầm của mẹ. Mỗi lần mẹ chàng tức giận, mặt bà như móng ra, hai hàm răng nghiến lại, tất cả sự tức giận凝聚在 front of the mouth.

mắt bà. Vũ có cảm tưởng mẹ chàng ác quá. Nhưng Vũ hối hận ngay và vội nghĩ sang việc khác để cho cái ý tưởng ấy khỏi lẩn quẩn trong đầu óc chàng. Vũ bước ra sân hỏi U già :

— Ở nhà mua to không, U già?

— Chả to lắm.

— Bà mắng mẹ Ngọc đấy à?

— Ôi dào! Ngày nào chả thế. Mẹ ấy cũng hồn lắm.

Vũ định bảo U già không được nói thế. Nhưng chàng lại thôi. May mắn ở trước cũng vậy. Chỉ ngoan được mấy tháng đầu. Lâu dần, thấy những cảnh xích mích nhỏ nhen, người nọ nói xấu người kia trong gia đình chủ, chúng cũng đâm nhòn. Đã nhiều lần Vũ thấy Tâm ngồi tì tê thân mật nói chuyện với U già, đe hỏi xem lúc nàng vắng nhà, có ai nói gì nàng không? Đôi khi cao hứng Tâm còn dám nói xấu mẹ chồng cho U già nghe. U già cũng kêu ca chủ lắm điều, hay mắng. Những chuyện ấy, mỗi lần mẹ Vũ cho U già mấy đồng, U to nhỏ kè lại hết. Vì trong nhà lại có euộc đôi co. Tâm chối hết, nàng đỗ cho U già, U già đỗ cho Tâm. Những lần đó tùy theo tình cảm của mẹ chàng. Nếu lúc ấy bà đang thương Tâm, bà sẽ mắng U già đặt điều gây chia rẽ nhà chủ, ninh chủ đe ăn bớt tiền chợ cho dễ. Nếu bà ghét Tâm bà sẽ mắng : « Nếu mày không ngồi với U-già đe hỏi đò chuyện, thì sao u ấy dám nói với mày? Nếu mày không ngồi lê với hàng tôi đòi thi đấu có chuyện? »

Vũ kéo ghế lại cạnh sập, soi sấp sửa ăn cơm. Mẹ chàng đang ngồi sấp rắng, bảo :

— Ngồi lên sập có hơn không. Mặc quần tây mới sợ mất nếp chứ.

Ba chàng chắc lưỡi :

— Thị nó thích ngồi ghế. Mặc nó.

— Chả mặc nó thì ai làm gi.

Vũ mời xong cắm đầu ăn. Mẹ chàng gọi U già :

— Nay, U lên bảo với mẹ Ngọc là tôi xin lỗi. Xuống ăn cơm đi. Đừng mua tiếng ác cho tôi nữa.

Ngọc, từ nãy vẫn ngồi xem bao ở góc sập, khẽ bảo :

— Thôi, để chốc nữa nhà con ăn.

— Ăn bây giờ đãng à ?

Vũ khó chịu nhìn mẹ. Chàng không hiểu sao mẹ chàng lại lầm điều một cách vô lý thế. Có một điều chàng biết chắc là mẹ chàng cũng không đến nỗi ghét Tâm, Ngọc hay chàng. Nhưng tại sao mỗi câu gắt của mẹ, chàng thấy như mẹ chàng có vẻ ghét anh em chàng lắm. Vũ khó chịu với từng cử chỉ, lời nói của mẹ. Chàng luôn luôn hối hận vì tính khó chịu ấy nhưng chàng không sao chữa được. Vũ tự nhủ đó chỉ là tại cái tính dễ tức bức của chàng. Thật vậy, lúc nào Vũ cũng buồn rầu, tức bức. Trong lòng chàng nóng nảy, tháp thõm như lửa cãi nhau với ai. Những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm chàng gắt gỏng cau có. Tuy sống trong gia đình đông đúc với cha mẹ, anh trai, chị dâu và một cô em gái nhưng Vũ luôn luôn cảm thấy mình đứng tách riêng ra, buồn rầu nhิu những người chung

quanh sống như không liên lạc gì đến đời sống của chàng, một đời sống về ngoài có vẻ yên tĩnh nhưng thật ra bè trong rất sáo trộn, hoang mang. Những người thân, không ai hiểu chàng, vì thế Vũ cho rằng không ai thật tâm yêu chàng. Chàng buồn như một kẻ cô đơn, lang thang ngoài sa mạc. Chàng mang một tâm sự riêng đầy ưu sầu, chán nản. Chàng cảm thấy mệt mỏi vì có hai nếp sống khác biệt nhau. Đời sống bên ngoài, hàng ngày chung đụng với mọi người. Còn cái sống thật sự của chàng chính là những thắc mắc, nghi ngờ, nó luôn luôn dày vò, dằn vặt tâm hồn chàng.

Vũ liếc nhìn Ngọc. Chàng đang cố làm ra vẻ thản nhiên xem bao, cái trán ngắn của chàng cau lại như có vẻ tức mình lắm, nhưng Vũ biết rằng Ngọc không tức bức gì cả. Chàng ghét cái tính ấy của Ngọc, rụt rè, không dám bênh vợ, giả vờ bức minh theo mẹ cho xong chuyện. Chàng nhận thấy cái tính ấy rất giống với tính nhu nhược của cha. Mỗi lần trong nhà có chuyện, nếu ông cụ có nói gì thì mẹ chàng chỉ việc hé lèn một tiếng. Ba chàng sẽ thở dài, lén gác ngay.

Vũ cầm cốc nước, lại bàn ngồi cạnh Tuyết. Cô em gái chàng nét mặt lúc nào cũng sưng lên và sẵn sàng nói chặn họng chàng. Chàng ghét nhất cái tính giả vờ ngày thơ của Tuyết. Chàng nhìn cô em gái, trong lòng chẳng có chút cảm tình.

Tuyết đặt một chân vào bàn, ngả người trên ghế, hỏi anh :

— Anh đi đâu phải không ?

Vũ khóc chịu vì mỗi lần chàng đi đâu Tuyết cũng đoán chàng đi ciné.

- Ủ. Khéo đồ cốc nước,
- Đồ thi thôi. Phim gì ?
- Không có phim gì cả.
- Sao anh bảo đi ciné ?
- Không.

Tuyết bỗu môi, dùn vai mấy cái. Vũ lòi như không biết.

Mẹ chàng mắng :

— Học đi chứ, chỉ nói chuyện ciné suốt ngày thôi à ?

Vũ rút một cuốn sách hình học chăm chú đọc. Mẹ chàng lại hỏi :

— Thằng Vũ học hay xem truyện đấy. Đến dắt bác Cả hộ me một tí.

Vũ chán nản gấp sách. Tuyết dắt lấy quyển sách cười :

- Đưa em xem nào.

Cái tinh đẽ bức của chàng lại làm Vũ thấy trong lòng nóng nảy :

- Xem cái gì ?
- Nhờ một tí đã gắt rồi à ?

Nghe mẹ nói, Vũ bước vội ra đường. Nếu còn ở lại Vũ sợ sẽ nói hồn với mẹ.

* *

Trời lại đồ mưa. Tiếng mưa rơi trên mái ngói rào rào như tiếng say lúa. Gió lạnh lùa qua khe cửa vào phòng.

Vũ nằm im, mở mắt trong cái ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn con đè lấp sau mấy chồng sách. Nghe tiếng mưa rơi Vũ muốn mở cửa sổ nhìn xuống đường. Nhưng nghe tiếng vợ chồng Ngọc còn đang cãi

nhai nhau nhở, Vũ không muốn. Tâm biết chàng còn thức, sợ nàng nghĩ chàng nghe chuyện đê mách lại với mẹ chồng.

Vũ khẽ nhởm dậy, nhìn quanh. Lờ mờ trong gian phòng nhỏ, đồ đạc, bàn ghế lủng củng, trên tường quần áo treo bè bộn. Gần giường chàng là cái phản của u già, góc nhà là giường của vợ chồng Ngọc. Mấy cái màn làm căn phòng chật hắn lại, đồ đạc mùng màn như giữ lấy mắt Vũ. Chàng mỉm cười nghĩ đến câu nói của một thằng bạn : « Ước gì tao có một cái phòng rộng mênh mông, bát ngát ». Chàng chắc hẳn cũng ở một cái phòng làm cho đầu óc hắn lủng củng như Vũ.

Dưới nhà có tiếng mở cửa ra sân. Một lúc sau tiếng mẹ chàng hỏi :

- Thằng Vũ ngủ chưa ?

Vũ giả vờ ngủ không trả lời. Tiếng mẹ chàng lại hỏi :

— Chả biết thằng bé có đắp chăn không ? Lạnh thế này, Con Tuyết lên xem anh may có chăn chưa ?

- Có, con đưa cho anh ấy rồi.

Vũ mỉm cười nghe câu nói đổi của Tuyết. Thấy mẹ săn sóc đến mình, chàng cảm động. Vừa giận vừa thương mẹ. Trong lòng chàng vui lẩn buồn, chàng có cái cảm tưởng như đang ở xa nhà, bây giờ nghĩ lại những ngày còn gần mẹ, hình ảnh mẹ chàng những lần cười nói vui vẻ, những nếp nhăn già nua trên mặt bà hiền từ, hiện ra trước mắt chàng.

Chàng thương mẹ, có lẽ mẹ chàng cũng như chàng, luôn bất bình bức tức vì không được vui

ý với những người xung quanh. Bà cũng thấy không ai hiểu bà, yêu mến bà. Hay vì công việc làm ăn độ này thua lỗ ? Hay Ba chàng sắp phải về hưu ? Chả có lẽ. Trước kia, khi chàng còn bé Vũ đã thấy cái cảnh lục đục trong gia đình rồi và ngày ấy Vũ đã biết buồn một mình, không tâm sự với ai, chàng đã mang sẵn cái thành kiến : người lớn chẳng bao giờ hiểu được chàng.

Một lần mẹ chàng cười bảo : « Có người đẻ con ra thì làm ăn phát đạt, từ ngày tao đẻ tháng Vũ chả gặp được điều gì hay cả. Lúc nào nó cũng buồn. »

Vũ cười nói khôi hài mấy câu rồi lên gác. Thật ra, nghe câu nói ấy chàng thấy lạnh cả người. Hình như Vũ tủi thân, nhưng sẵn tính kiêu ngạo, chàng chỉ buồn và giận mẹ.

Vũ nhắm mắt cố ngủ nhưng không được, chàng lâm bầm : « Ngày mai lại muộn học ». Nghĩ đến đi học Vũ lại càng cảm thấy chán nản hơn. Mấy giáo sư đến cho có mặt, dạy hàng năm vẫn chưa biết tên học sinh. Chàng thấy cái giây liên lạc giữa chàng và gia đình, giữa chàng và học đường thật là lỏng lẻo. Nhiều hôm đến trường Vũ vẫn còn bức mình vì những chuyện ở nhà. Chàng lại nhảy lên xe đạp đi chơi lang thang hay rẽ vào « ciné » xem. Không phải Vũ thích đi chơi hay đi « ciné » thật ra ngồi trong « ciné » chàng

cũng chán nản như ngồi trong lớp học.

Vũ tìm sự bình tĩnh cho tâm hồn bằng cách đọc sách, nhưng càng đọc chàng càng chẳng hiểu gì cả. Lúc nào chàng cũng cảm thấy như uất hận, nhưng không biết uất hận cái gì.

Chàng nhìn lên cái đình màn trăng nhờ nhờ trong bóng tối. Vũ không biết rồi đời chàng sẽ ra sao. Chàng lo sợ và tưởng tượng ra cái tương lai đen tối của chàng. Tháng năm qua, cha mẹ chàng sẽ lần lượt qua đời. Vợ chồng Ngọc già đi, một đàn con ríu rít. Còn Vũ, chàng vẫn sống một cách mệt mỏi, khổ sở như thế này. Càng ngày chàng càng trở nên khó tính. Chàng nghĩ ngờ tất cả, chán nản tất cả.

Rồi chàng đi làm, lấy vợ, có con...

Những năm tháng qua, những tháng sống trong một gia đình thiếu tình yêu, thiếu an ủi. Chàng sẽ có cái tính đồng bóng khi vui, khi buồn, lúc yêu, lúc ghét của mẹ, cái tính nhu nhược của cha, tính rụt rè của Ngọc, tính khinh người và hỗn vặt của Tuyết. Chàng sẽ trở thành một người chồng, một người cha tính nết thất thường hay căm giận, gắt gỏng, buồn rầu...

Năm nghĩ liên miên mãi gần sáng Vũ mới ngủ thiếp đi. Những giấc mơ liên tiếp đến trong giấc ngủ mệt nhọc.

23 - 9 - 58

ĐẶNG-PHI-BẮNG

TRƯỜNG VÔ TUYẾN BIỆN TẤN-PHÁT

50 Đại-lộ Nguyễn-Huệ — SAIGON

Các bạn muốn có một nghề tương lai rực rỡ :

■ RÁP SỬA RADIO, mỗi khóa 4 tháng. Ở xa nên theo học.

■ LỚP HÀM THỤ, với dụng cụ đầy đủ. ĐÁNH MÁY CHỮ.

■ ĐIỆN TÍN VIEN, Kết quả bão dàm. Ba giáo sư chọn lọc



C H I E U

Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.

Lá hồng rơi lặng lẽ thuôn,
Sương trình rơi kín từ nguồn yêu thương,
Phát phơ hồn của bông hoa.
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng.
Nghe chừng gió Ý qua sông,
E trên lau lách thuyền không vắng bờ,
Không gian như có giây tờ
Bước đi sẽ đứt, động hè sẽ tiêu.
Em êm chiều ngàn ngõ chiều
lòng không sao cả hiu hiu khẽ buồn...

D.

MỘT BẢN ĐÀN

Truyện dài của TOLSTOI

BÀO-SƠN dịch

(tiếp theo)

XX

— Vâng, trước khi xảy ra câu chuyện, tình cảnh của chúng tôi như thế đấy.

« Chúng tôi như sống trong một trạng thái đình chiến, mà không có cớ để hủy bỏ cuộc đình chiến đó. Có lần tình cờ chúng tôi nói đến chuyện một con chó và theo ý tôi, nó được thưởng huy chương là một bằng cử danh dự cho nó. Ấy thế mà chúng tôi cũng cãi nhau được. Cứ như thế hết chuyện này sang chuyện khác, người nọ trách lẩn ngườ kia.

« Vâng, tôi đã biết rồi, bao giờ cũng thế...

« Anh đã nói... (hay em đã nói)

« Em (hay anh) không nói thế bao giờ.

« Thế nghĩa là anh (hay em) nói dối.

« Ông thử xem rồi câu chuyện đi đến đâu? Nó có thể đi đến cảnh rùng rợn là muốn giết nhau, hay là tự tử. Minh biết là to truyện, minh sợ nó hơn sợ lửa và muốn tự kiềm chế lại; nhưng toàn thân minh đã làm mồi cho con giận dữ rồi. Nhà tôi cũng ở trong tình trạng ấy, nếu không phải là dữ dội hơn. Nhà tôi cố ý

xuyên tạc lời nói của tôi, nhà tôi nói ra lời nào thì lời ấy y như tâm nọc độc, nhà tôi ác đến định phạm vào chỗ tôi dễ bị tổn thương nhất. Câu truyện mỗi lúc một kịch liệt mãi lên. Tôi tức giận hét: « Câu mồm đi! » hoặc một câu tương tự như thế.

« Nhà tôi nhảy ra khỏi phòng, chạy tìm các con. Tôi cố giữ nhà tôi lại để giảng giải, tôi nắm lấy cánh tay nhà tôi. Nhà tôi vò đau, kêu lên: « Các con ôi! Bố mày đánh tao! » Tôi hét lên: « Đừng có nói dối! » Nhà tôi gào lên một câu tôi không rõ hình như là: « Không phải lần này là lần đầu! »

Lũ con tôi xúm lại. Nhà tôi lại làm già. Tôi bảo: « Này đừng có làm trò hè! » Nhà tôi đáp lại: « Đổi với tôi cái gì cũng là trò hè cả, anh giết một người mà lại bảo rằng nó vò chết. Böyle giờ tôi hiểu rồi Anh định bụng làm thế! » Tôi phát khùng và hét lên: « Em muốn chết! » Tôi còn nhớ tôi đã kinh hoàng vì những lời rùng rợn ấy. Không bao giờ tôi tưởng tôi lại có thể nói ra những lời ghê gớm, thối tha như vậy; tôi sững sốt lên. Sau cơn tức giận hung dữ ấy, tôi trốn về buồng riêng ngồi phịch xuống ghế hút thuốc. Thấy nhà tôi sửa

soạn đi, tôi hỏi : « Em đi đâu ? »
Nhà tôi không trả lời.

« Tôi quay về phòng nằm nghỉ và hút thuốc ; tôi nghĩ bụng : « Bước đâu thi bước ! » Và trong óc tôi nảy ra hàng nghìn kế đê báo thù, hàng nghìn cách đê xa lánh nhà tôi, đê thu xếp các công việc, đê làm như đã không có việc gì xảy ra. Tôi nghĩ ngọt, tôi hút thuốc, hút mãi, hút mãi. Tôi nghĩ muốn đi xa, đi sang Mỹ. Tôi tưởng tượng như đã bỏ nhà tôi, cuộc đời tôi trở nên tốt đẹp, tôi lại kiếm được một người đàn bà khác, ngoan ngoãn đẹp đẽ tuyệt vời. Muốn thoát khỏi nhà tôi, thì hoặc nhà tôi phải chết đi, hoặc chúng tôi phải ly dị nhau, và tôi nghĩ cách đê đạt được ý mình. Tôi nhận thấy ý tưởng của tôi rối loạn, tôi không nghĩ đến những điều cần phải nghĩ, và muốn khởi lầm lạc tôi lại hút thuốc.

« Trong lúc ấy, ở trong nhà, cuộc đời vẫn tiếp tục như thường. Vú em lại hỏi tôi : « Thưa ông, bà đi đâu ? Bao giờ bà về ? » Anh bếp thì lại hỏi : « Có cần phải pha trà không ? »

« Tôi đi vào buồng ăn. Các cháu, những đứa lớn, nhất là cháu Lý đã hiểu biết, nhìn tôi dọ hỏi và ra vẻ trách móc. Chúng tôi im lặng dùng bữa trà. Nhà tôi vẫn không về. Chiều đến cũng không về. Trong lòng tôi cảm thấy hai điều, hết điều nọ lại đến điều kia : tôi vừa tức giận, vì tôi biết nhà tôi đi như thế là đê làm khổ chúng tôi — các cháu và tôi — vì rồi thế nào nhà tôi cũng sẽ trở về ; tôi lại vừa lo lắng nhà tôi không trở về nữa, nhà tôi sẽ làm liều. Tôi sẵn sàng đi tìm nhà tôi. Nhưng

tìm ở đâu ? ở nhà em gái chăng ? Đến đấy hỏi thì thực là khỉ. Tôi mặc kệ, nếu muốn làm khổ chúng tôi, chà, nhà tôi chẳng tự mình làm khổ mình sao. Ý nhà tôi chỉ mong như vậy, nghĩa là chờ tôi đến tìm về. Rồi lần sau, lại tệ hơn thế nữa.

« Và nếu ngộ nhà tôi không lại đàng di nó. Và nếu nhà tôi đương dự tính một việc gì có thể... Mười một giờ. Mười hai giờ đêm ! Tôi về phòng ngủ và nằm dài ra đấy. Đợi nhà tôi về thi thực khỉ quá. Tôi muốn làm một cái gì, viết một bức thư hay đọc sách, nhưng tôi không thể làm gì được cả. Bốn giờ sáng nhà tôi cũng vẫn chưa về. Đến sáng tôi ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, nhà tôi cũng vẫn chưa về.

« Ở trong nhà, mọi việc vẫn tiến hành, nhưng nó lủng củng làm sao ấy. Mọi người nhìn tôi dò hỏi, vẻ mặt đầy trách móc, vì ai cũng tưởng tất cả tội lỗi đều ở như tôi. Còn trong đầu óc tôi, thì rỗi bời vừa lo sợ vừa tức giận.

« Vào khoảng mười một giờ, em gái nhà tôi đến đê điều dinh. Tôi bảo tôi không thể chịu nổi tình hình nhà tôi, tôi nhất định nói là tôi không làm gì cả : « Nhà tôi thực tệ quá. Thế là nghĩa lý gì ? Nào có gì đâu ? »

« Dì nó nói : « Nhưng không thể đê mãi như thế này được ».

« Tôi đáp :

« Đây là tùy nhà tôi, tôi không làm gì cả. Nếu nhà tôi muốn ly dị, ừ thì ly dị ».

« Dì nó thất vọng đi về. Tôi quá quyết với dì nó rằng tôi sẽ không hành động trước ; nhưng

nhau khi đi nó đi rồi, tôi thấy các cháu nó lo sợ, trông thương hại quá, tôi lại sẵn sàng hành động trước. Tôi còn thấy sung sướng được hành động nữa, nhưng tôi không biết làm cách nào. Tôi lại đi đi lại lại, lại hút thuốc, bửa ăn tôi lại uống rượu, và sau cùng, tôi đạt được ý nguyện tôi đã ước ao mong mỏi một cách vô thức, nghĩa là tôi không thấy tôi ngu ngốc hèn hạ nữa.

« Vào khoảng ba giờ trưa, nhà tôi trở về. Gặp tôi, nhà tôi không nói gì cả. Tôi tưởng nhà tôi chịu nhượng bộ, và tôi giải thích phân trần với nhà tôi, tôi thấy nhà tôi đã trách tôi một cách quá đáng. Nhà tôi, về mặt nghiêm nghị, đau đớn, bảo rằng không phải nhà tôi về để giải thích phân trần gì cả, mà là để đem con đi, vì không thể nào sống với nhau được nữa. Tôi cãi không phải lỗi ở tôi, mà lỗi ở nhà tôi vì nhà-tôi làm tôi cău lèn. Nhà tôi nhìn vào mặt tôi một cách uy-nghiêm rồi long trọng tuyên-bố : « Đừng nói gì nữa, rồi anh sẽ hối hận. » Tôi vặn lại là tôi ghét những trò hề lăm, thì nhà-tôi kêu lên một câu gì tôi nghe không kịp, rồi chạy về phòng riêng. Tôi nghe tiếng khóa cửa lại, nhà-tôi tự nhốt mình. Tôi gọi cửa, không có tiếng đáp, tôi cău bö đi chỗ khác. Độ nửa giờ sau, con Lý chạy tìm tôi, mặt đầy nước mắt nước mũi.

« — Cái gì thế ?

« — Con không nghe thấy tiếng động gì ở trong buồng mẹ cả.

« Chúng tôi chạy đến, hết sức đẩy cửa, cái then cài không kỹ, cửa bật ra. Tôi lại gần giường Nhà-tôi vẫn để nguyên quần áo và giày nằm ra dáng khó chịu. Ở trên bàn có một cái ve không : thuốc phiện. Tôi cứu nhà tôi tỉnh lại. Chúng tôi đều khóc lóc rồi làm lành với nhau. Nói là làm lành có lẽ cũng không đúng, vì mỗi người đều giữ ở trong lòng một mối hận cũ thêm vào một mối phẫn uất vì vết đau thương chúng tôi đã xúc phạm lẫn nhau trong lúc sô sát mà chúng tôi người nọ đã đồ lối cho người kia gây ra. Nhưng dù sao cũng phải quên câu chuyện ấy đi bằng cách này hay cách khác, và lại sống với nhau như thường. Hàng tuần hay hàng tháng, cả đến hàng ngày nữa, luôn luôn xảy ra những chuyện nếu không đến nỗi tệ hơn thì cũng tương tự như thế ! Và câu chuyện bao giờ cũng giống như bao giờ. Một lần tôi đã lấy giấy thông hành đi ngoại quốc. Chúng tôi cãi nhau liền hai ngày ; nhưng sau lại vừa giảng giải, vừa làm lành với nhau và tôi không đi nữa.

(Còn tiếp)

BẢO-SƠN dịch



Một nghệ sĩ không nên kết hôn. Nghệ thuật của họ sống về đời mới, về hy vọng, về đau thương. Hôn nhân bền chặt sẽ giết họ.

A. MAUROIS

Người ta ghen vì tự ái hơn là tình yêu.

LA ROCHEFOUCAULT.



tâm sự tàn thu

Sắp trở mùa đây, hết nắng hanh!
Không gian phảng phất biệt-ly-linh
Điều hiu cánh bướm vờn tơ úa,
Tan tác dài hoa sót cuộn xanh.
Có thấu tình mưa, chiêu chấn lỗi ?
Mà say gác khói, sớm xây thành !
Lạnh lung thăm cả lòng thu muôn,
Ai nghẹn hồn thu mộng viễn chinh ?

ý loạn đêm trường

Thor của ta làm để tặng ai ?
Ngắn ngoi mộng ngắn tiếc đêm dài,
Sương khuya phảng phất màu ly-biệt,
Khói nhạt mơ hồ bóng lè loi.
Nét hận lô vào trang Di-sử,
Đầu giày quên hẳn lỗi Thiên Thai.
Có ai rắc ngọc trên trời thăm
Hồn bướm không về giặc Liễu-Trai.

bài thơ “luân lạc”

Trăng ở phương nào đưa tôi đây ?
Lòng không “tâm sự” khó với đầy !
Tình trao bến lá, hoa chưa thăm,
Ý gửi trời xa, mộng đã say.
Luân lạc sá gì muôn quán giờ
Ngắn ngoi khôn kin một tờ mây.
Bao nhiêu hu-ảnh múa thu cũ,
Cũng đã tàn theo với tháng ngày,

CÁC CÂU MƯU MẸO

của Tuyết-Hường ————— LÀM



MỘT hôm tôi hỏi mẹ tôi thế này :

— Mẹ ơi, tại sao con trai không phải làm bếp?

Chắc các bạn đã đoán biết trước câu trả lời.

— Tại chúng nó còn phải đi học.

Giá mọi khi tôi dành chịu thua, không tìm ra câu gì vặn lại. Nhưng hôm nay thì khác. Bởi vì tôi đã phát minh sẵn lối ứng đáp. Kéo cái ghế đang ngồi xích vào chính giữa bàn, đối diện với người, tôi chống hai khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay tì hai bên cầm, ranh quái hỏi :

— Thế con là gì hở mẹ?

Hơi ngạc nhiên nghĩ một lúc tôi mới trả lời :

— Là con gái chứ con gì.

— Vậy sao con cũng đi học?

— Thời bây giờ khác, con gái cũng đi học cho bằng bằng, không bị thua con trai.

Thế là mẹ tôi mắc mưu! Tôi tươi cười hỏi :

— Con đã phải học chữ để bằng con trai, sao lại còn phải học làm cơm, học lau nhà, rửa bát?

— Biết làm sao, từ thời thượng cổ đã thế rồi.

— Tại sao mẹ không bắt các anh ấy học làm cơm đi cho bằng bằng?

Bị dồn vào chõi bí, mẹ tôi đành nói :

— Ủ, để mai thử xem.

Buổi tối hôm ấy, khi đem thông cáo ra đọc, trong đó có một khoản ghê gớm lắm, tôi yên trí lắm, tôi yến trí Minh và Hợp sẽ hết sức bất bình, đem đủ các thứ lý luận ra để phản đối đạo luật quái gở ấy.

Đại ý khoản ấy thế này : « Để cho công bằng, việc nhà sẽ chia đều, con trai giữ một ngày, con gái một ngày. Nhưng từ xưa tới nay Tuyết và Lan phải làm hết, bây giờ đèn bù lại, Minh và Hợp sẽ phải làm liền trong hai năm. »

Trái với dự đoán, hai người chỉ nhìn nhau trao đổi ý kiến, rồi vui vẻ chấp thuận hết các điều kiện một cách rất biết điều.

Sương quá, bắt đầu từ sáng mai tôi và chị tôi không phải dậy sớm giặt quần áo, lau nhà, rửa sân, dóm bếp đun nước và sửa soạn bữa ăn sáng nữa. Chúng tôi bàn nhau sẽ ngủ thật muộn, trở dậy trước giờ đi học mươi lăm phút. Vừa đủ thi giờ rửa mặt chải đầu và ăn điểm tâm.

Hai chị em tôi đang ngon giấc thì giật mình hốt hoảng tỉnh dậy vì có tiếng động cửa thỉnh thoảng. Lúc ấy hình như còn sớm lắm, trời hãy tối đen, bốn bề vắng lặng không một tiếng xe hay chân người đi ở dưới đường. Chị tôi lên tiếng:

— Ai thế?

— Tôi. Chúng tôi đến dọn buồng đây.

Rồi cánh cửa mở toang, đèn bật sáng trưng, hai chàng diện giày tây ống để có đinh sầm sầm bước vào giữa phòng, đặt thùng nước, chổi dài, chổi ngắn khăn lau, bàn chải xuống sàn gỗ.

Vẫn nằm trên giường, ngái ngủ tôi hỏi:

— Làm gì mà dọn sớm thế!

— Hai ruồi sáng rồi. Mời các em giây cho tôi dọn buồng.

— Rồi hai người vừa săn tay áo vừa nói với nhau:

— Chúng mình khiêng đồ sang một bên, dội nước rửa bên này trước nhé. Phải dựng ngược giường lên mà quét, kéo lát nữa mợ lại kêu mình làm đổi.

Chẳng ai bảo ai, chúng tôi cùng lật van:

— Thôi thôi, mời các cậu dọn buồng khác, buồng chúng tôi cứ để chúng tôi dọn lấy.

Hai ông tướng vừa khiêng đồ lè đi khỏi, Lan vội khóa trái cửa lại. Mới hơi thiu thiu, mẹ tôi ở buồng bên đã gọi:

— Tuyết, Lan đâu! Bảo chúng nó xuống dưới nhà mà dọn, không phải dọn trên gác nữa.

Vừa nằm yên chỗ, đã nghe mẹ nói leo xéo:

— Có xuống xem không, chúng nó dội hết chum nước ăn, mai không có gì mà thổi cơm đâu.

Độ mươi lăm phút sau mẹ lại gọi:

— Xuống bảo chúng nó không phải quét dọn gì nữa, đem quần áo ra mà giặt. Làm như phá còng gì là đồ đặc!

Một đêm có lúc ngủ ngon giấc nhất thì bị dựng giây không biết bao nhiêu lần! Sáng hôm sau tôi và chị tôi bo phờ mệt mỏi. Mệt hơn cả những hôm phải dậy sớm làm việc nhà.

Xuống đến sân, đi ngang qua mấy giây phơi quần áo. Tôi nhăn mũi nói:

— Quần áo giặt còn toàn mùi xà phòng.

Nghe tôi nói, mẹ đứng trong nhà nhìn ra, bỗng kêu lên:

— Thôi chúng nó làm rách cái áo cánh của tao rồi!

Chị tôi đang đánh răng, ngừng đầu lén nhìn cũng hé lén như thuốc đánh răng vừa hóa thành voi sống:

— Chết tôi rồi! Cái quần vừa mới may mấy ông mãnh giặt thế nào mà rách xoạc cả hai ống thế này!

Đến lượt tôi chồm lên:

— Khổ tôi chửa! Vật trước áo dài trắng của tôi làm sao thế này!

Cầm cái hót rác và chiếc chổi xé đi qua, Hợp đứng lại nhìn và

bảo :

— Có gì đâu, Minh nó vô ý đánh
rơi gói thuốc tím vào đấy mà.

Đã hết truyện đâu, mấy ông
hàng xóm thò đầu nhăn nhó :

— Bên này các cô làm gi
mà khói thế, có định hun chúng
tôi thì bảo ?

Bây giờ mới nhìn xuống bếp.
Mẹ tôi kêu lên :

— Trời ơi ! nó đốt bếp hay sao
thế này ?

Chúng tôi cùng quay lại. Từ
những cửa sổ, khe hở, khói đèn
kết tuôn ra nhiều đến nỗi không
trông không rõ cái bếp nữa. Gặp
gió khói tỏa sang bốn bên hàng
xóm, cái mùi cao xu cháy khét let
cứ thế mà xông vào mũi. Vào đến
nơi, hóa ra mấy cậu đang dóm bếp!
Chị tôi vừa lấy khăn lau nước
mắt, vừa xác từng hồi như uống
nhầm nước vào phổi, kêu ầm ỹ
lên :

— Đi ra ngay, từ rày cấm
không được bén mang xuống cái
bếp này nữa.

Sáng hôm ấy chúng tôi đi học
muộn mất mười lăm phút, lại bị
nhìn đòi vì không có nước pha
sữa. Đi dọc đường chị tôi phàn
nàn :

— Cứ để yên sáng minh dậy
sớm làm cho xong. Thế là trưa nay
mất giấc ngủ phải thức mà làm
những việc chưa làm, lại phải làm

lại cả những việc chúng nó đã
làm !

Tôi an ủi :

— Từ giờ trở đi, chúng mình
để không phải rửa bát đĩa nữa.
Thế cũng sung sướng chán rồi chị
ạ. Ăn no rồi phải khiêng bát đĩa
xoong chảo đi rửa em ngại nhất
đấy.

Bữa cơm tối hôm ấy chỉ còn
mỗi một cái bát ăn cơm lành lanh
để phần mẹ tôi, chị Lan phải ăn
tạm bằng cái bát mẻ, còn ba đứa
chúng tôi dành phải ăn bằng đĩa
như mèo vậy. Cũng may mẹ tôi có
tính xa, lúc nào trong tủ cũng
để dành sẵn mấy cái đĩa để phòng
thiếu, chứ không thi bây giờ tôi
vẫn chưa nghĩ ra sẽ ăn cơm thế
nào.

Ngồi tính nhằng sự thiệt hại
của cả ngày hôm nay, chị Lan tắc
lưỡi :

— Con trai thật vô tích sự !

Tôi mếu máo :

— Thế là mình lại phải lau nhà,
rửa bát, lại phải đâm đầu vào bếp,
xách nước rửa sân !

Mẹ tôi trầm ngâm nói :

— Làm thế nào ! Từ thương cỏ
đã thế rồi mà !

Tuyệt-Huong

TƯ TƯỞNG HAY

Thay lang mà làm thì hại một người ;

Chinh trị mà làm thì hại một thế hệ ;

Văn-hoa mà làm thì hại muôn đời.

LÃO TỬ



GIA ĐÌNH TÔI

TRUYỆN DÀI CỦA **DUY-LAM**

(Tiếp theo)

LAN.

Trong gia đình tôi ai cũng nói nhanh, trừ mẹ tôi; nhưng người giữ vô địch là Lan. Ngay chính tôi khi nói chuyện với Lan, nhiều lần hết sức chú ý nghe mà hiểu cũng không kịp. Lan không những chỉ nói nhanh mà mỗi khi kể lại một chuyện gì lại còn dùng điệu bộ đáng mặt. Nếu mẹ tôi cười không phải chỉ bằng miệng mà cả người cũng cười, thì Lan không những chỉ dùng lời nói để diễn tả mà đôi mắt to xéch lúc sáng lên lúc nheo lại một cách ranh mãnh; chiếc mũi nhỏ chun vào chế riết; đôi môi cong lên mím lại; còn diễn tả tư tưởng linh động hơn cả những câu nói liên tiếp của nàng.

Tôi hay chế Lan :

— Lan trông giống một con mèo.

Quả thật Lan rất giống một con mèo. Sống trong gia đình, Lan tuy cười nói nhiều nhất, hay chọc ghẹo mọi người, đặc biệt những ông bạn Liên, luôn luôn hoạt động không chịu ngồi yên một chỗ, nhưng nhiều khi tâm tính Lan thay đổi, chợt vui chợt buồn và vì vậy bí mật khó hiểu như một con mèo. Chẳng hạn đương khi tất cả mọi người vui vẻ nói chuyện chung quanh một bộ đồ trà Lan tự nhiên thử người và vẻ mặt buồn rười rượi. Hỏi Lan cũng không đáp, gọi Lan cũng không thưa và rồi Lan rung rung nước mắt chực khóc.

Thật có trời hiểu !

Theo ba tôi thì những giọt nước mắt bắt chợt xuất hiện một cách vô duyên đó chỉ là kết quả của :

— Chắc Lan nó yêu gan, cần phải uống thuốc bồ.

Tuy ông không giảng là tại sao yêu gan lại hay khóc, nhưng ông không chịu thay đổi ý kiến và mua cho Lan một lô vi-ta-min. Lan rất sợ uống thuốc nên lấy cớ :

— Cố họng Lan bé lắm, uống thuốc không vào.

Trông thấy Lan mỗi buổi sáng nhắm mắt, nheo mũi uống đến ba chén nước đầy mới nuốt được một .. nữa viên thuốc, Sơn bức mình giằng lấy thuốc.

— Trông chị Lan uống thuốc « ngu dốt » bức cả mình. Trông Sơn uống đây này !

Lan khoái lầm nói khích thêm :

— Giỏi ... Sơn tài thật ... làm thế nào mà không nghe. Nuốt thêm một viên nữa để chị xem và cố bắt chước.

Sơn không nề hà rất sẵn lòng giúp Lan và sáng nào Lan cũng gọi Sơn đến và hai chị em một người dậy cách uống thuốc, một người vờ ... không biết uống, cứ thế tiếp tục cho đến khi Sơn lên được 3, 4 cân và Lan thì vẫn gầy và gầy như không biết viên thuốc "vô mùi vị ra sao, lúc đó bà tôi mới tò mò và bắt Lan phải uống

thuốc trước mặt ông.

Lan rất thích mèo. Nhà tôi đã có một đàn mèo, một con mèo mẹ và bốn con nhỏ. Tuy thế Lan vẫn chưa cho là đủ. Có hôm Lan đi học về để cặp xuống bàn và trước những con mắt ngạc nhiên của mọi người (và khó chịu của ba tôi) Lan từ từ lôi trong cặp ra một con mèo lông đen tuyển.

Con mèo kêu : - Meo.

Ba tôi : - Hừ ! Mèo với chó. Nhà cứ như là bách thú.

Vừa đến gia đình tôi con mèo đã có một kẻ thù.

Lan thì vẫn thản nhiên kể :

— Lan thấy nó đương kêu ngoài đường tội quá nên tóm ngay lấy cho vào cặp.

Sơn kêu lên :

— Thế là chị Lan ăn cắp rồi ! Biết đâu mèo người ta nuôi lạc ra ngoài đường.

Lạc hay không lạc Lan đâu có quan tâm. Chỉ biết là khi Lan đi đi lại lại trong nhà thời có một đàn mèo theo hầu. Chỉ có Lan gọi mèo mới tối. Chúng tôi gọi đàn Lan là « Công Chúa Mèo ».

Khi Lan ngồi khâu trên giường thế nào cũng phải có mấy con mèo quây chung quanh. Lan nói truyện với mèo rất tài.

Lan ôm con « mèo mẹ » và nói với nó như nói với người. Tuy trong số mèo nuôi trong nhà cũng có con đẻ, nhưng Lan nhất định gọi con mèo Lan thích và nuôi từ mấy năm nay là « mèo mẹ »

— Trông nó yếu điệu và quý phái như một bà mệnh phụ. Giêng kêu của « mèo mẹ » cũng thanh tú hơn nhiều con mèo khác.

Điều Lan thường mong ước là :

— Giá bây giờ bắt thình lình « Mèo mẹ » yếu điệu nói với Lan « cô Lan ơi ! Cô có mạnh giỏi không ? Hôm nay tôi thấy khó chịu trong người vì mấy cháu quấy quá ! » chắc thú vị lắm nhỉ ?

Từ khi nhón lên, tuy đã là một thiếu nữ nhưng Lan vẫn giản dị về phục sức cũng như trang điểm như hồi nhỏ.

Lan mặc áo gì cũng được và không bao giờ băn khoăn như Liên chọn hết màu này đến màu áo khác. Những hàng áo tôi và Dư mua cho Lan và bắt Lan may cũng khá nhiều, nhưng nếu đi đâu Lan có mặc áo đẹp thì hình như chỉ cốt làm vui lòng mọi người, chứ không phải vì thích diện để tôn sắc đẹp.

Nếu sắp đi đâu với tôi, Lan lo lắng hỏi :

— Anh ! Lan mặc áo này nhé ?... Không được à ?... Thế Lan mặc áo nâu ?

Khi đi xem ciné với Dư, Lan cũng hỏi :

— Anh Dư ! Lan mặc áo vàng nhé ? Áo lam vậy ?...

Tôi thì thích những màu nóng và ấm như vàng, nâu, beige còn Dư trái lại ưa những màu,

chìm như xanh lạt, lam, cho nên Lan chia những áo của nàng ra làm hai loại « Áo anh Lam » và « áo anh Dư ». Đi đâu với Liên thì Lan khỏi phải lo mặc màu gì, vì Liên còn mãi tìm màu áo hợp với màu da của... Liên nên cũng chẳng để ý đến Lan.

Có một hôm cả bọn Lan Liên tôi và Dư sắp đi chơi phố, Lan đã bức mình đến nỗi suýt ở nhà vì không biết mặc áo màu gì cho hợp với ý kiến của mọi người. Lan kêu lên :

— Làm tôi Lan vừa vừa chửi Lan mặc áo dài chứ các anh mặc à ? Anh Lam thì nhất định bắt Lan mặc màu nâu. Anh Dư lại bắt Lan mặc màu tím. Được ! Bây giờ anh Dư mang theo một cái chiếu, anh Lam mang theo hết cả áo của Lan. Ra đến phố thỉnh thoảng Lan dừng lại thay ngay áo giữa đường, còn các anh thì phải quay chiếu chung quanh Lan

May cho Lan chiếu trong nhà hôm đó đều đem giặt cả, vì Sơn thì khăng khăng nhất định đi theo để quay chiếu cho Lan, nó rất khoái làm những việc quái gở như vậy.

Ngay đến mái tóc của Lan cũng không được mọi người để yên. Trước đây ít lâu tóc Lan dài và rủ xuống chỉ cách mặt đất hơn ba mươi phân. Cả trường T. V. Lan là người độc nhất còn để tóc dài. Tôi, Liên và Dư không ai chịu để Lan uốn tóc.

Nhất là Liên :

— Nhất định Lan chưa được uốn. Buổi đêm khi Liên chập chờn nửa thức nửa ngủ, Lan ngồi cạnh, tóc dài rủ xuống trông như một bức tranh Nhật, đẹp lắm. Cắt phí đi mất.

Dư thì mọi khi chụp ảnh Lan bao giờ cũng bắt Lan sõa tóc ra và để rủ xuống ngực hoặc quấn quanh cổ :

— Như thế Lan mới giống một cô gái Liêu Trai.

Tuy vậy « bức tranh Nhật » và « cô gái Liêu trai » không thú vị một chút nào luôn luôn kêu ca :

— Trời nực quá sức mà cứ hất Lan để tóc dài vừa nóng vừa nặng đầu. Lan đi phiêu đây.

Mọi người xúm lại can Lan mời thôi.

Cho đến một hôm chính tôi, không nhớ vừa đi đâu về, chạy vào nhà trong tìm Lan và bảo :

— Lan ! Chiều nay Lan phải đi uốn tóc. Tóc Lan có diễn lắm rồi.

Lan mừng rõ reo lên :

— Thú quá nhỉ ? Anh Lam bằng lòng thì ai cũng phải theo.

Hơn một tuần lễ sau Lan mới bước chân đến hiệu uốn tóc vì còn phải chờ mọi người quyết định xong xuôi Lan nên uốn kiểu gì. Suốt ngày Lan bị mọi người thi nhau làm tội. Hết Dư gọi :

— Lan ra đây anh bảo. Bỏ

cặp ra để tóc rủ xuống ! Cuốn tóc lên ! Lan lấy cặp cuộn thành từng chuỗi theo kiểu Ang-lê xem sao ...

Lại đến lượt tôi :

— Lan ngồi yên để anh ngắm thử khuôn mặt Lan xem có hợp với kiểu tóc của Pier Angeli hay không.

Còn Sơn thì ai hỏi, nó chỉ có mỗi ý kiến là « chị Lan nên uốn theo con Dăng-sà-Beng » (Jean Seberg là tên một nữ tài tử có cái đầu hói rất ngang tàng như con trai), vì theo Sơn kiểu đó vừa mát lại vừa đỡ tốn tiền uốn lại.

Tuy vậy đến hôm Liên dẫn Lan đến hiệu uốn tóc chính Lan là người lưỡng lự và ngại ngùng. Lúc đó chắc Lan mới thấy tiếc bộ tóc dài và trái ngược thấy moi người phải xúm lại khuyên nhủ, dỗ dành Lan mới chịu bước ra khỏi cửa.

Lúc Lan ở hiệu về, vừa trên xe tái xi bước xuống, Lan chạy thẳng một mạch vào phòng riêng, đầu trùm một chiếc khăn kín mít không cho ai trông thấy tóc và rồi ở lỳ trong phòng không chịu ra. Hồi Liên, Liên kể :

— Đến hiệu Lan bắt đầu rung rung nước mắt và khi người thợ lấy kéo cắt móng tóc đầu tiên Lan bắt đầu khóc và khóc mãi cho đến khi uốn xong.

Sơn tờ mờ hỏi :

— Thợ họ bảo thế à ?

Liên ngạc nhiên hỏi lại :

— Bảo gì?

— Họ bảo chị Lan phải khóc trong khi uốn tóc.

— Sơn im đi! Chẳng biết cái gì còn hỏi vớ vẩn.

Sơn im, nhưng từ đó trở đi nó có thành kiến là hễ khi uốn tóc các cô bắt buộc phải khóc cho nó... điều.

Về việc bếp nướng, khâu vá, Lan rất vụng về, không khéo tay như Liên. Nhưng được mỗi cái Lan chịu khó dọn dẹp nhà cửa và giúp mẹ tôi làm bếp chứ không lười như Liên. Đã có lần Lan hỏi me tôi :

— Mẹ! Làm thế nào khi đun nướng biết nướng sôi?

Me tôi chưa kịp đáp thì Sơn đã nhanh nhảu trả lời :

— Chị cho tay vào thử thì biết ngay chứ khó gì.

Dọn dẹp nhà cửa đối với Lan là một công việc rất dễ dàng vì Lan chỉ việc cầm một cái phất trần và đi theo sau me tôi. Khi me tôi mang Sơn :

— Sơn! Sao không cắt cái

đồng sách này vào ngắn. Còn mấy cái kèm bữa này sao lại để giữa bàn? Lan cũng cho nó mấy cái.

Lan cầm phất trần cung vào đầu Sơn một cái. Đó là một cách giúp me tôi.

Khi me tôi càu nhàu :

— Góm! Mấy ông con trai lớn rồi, cũng còn cầu thả. Áo với quần bầy bừa cả ra.

Lan nheo mũi lại phê bình thêm một câu :

— Góm! Bừa cả ra...

Đó cũng là một cách giúp me tôi.

Đoạn Lan ôm phất trần cầm một cuốn truyện leo đeo theo sau me tôi cho khi khi me tôi dọn dẹp xong.

Giúp me tôi thì chẳng được bao nhiêu, nhưng làm mọi người buồn cười và vui vẻ vì những hành động ngộ nghĩnh của mình thì Lan thật đã thành công.

(còn tiếp)

DUY LAM

TƯ TƯỞNG HAY

*Thanh niên thì tưởng rằng lão tuế diên; nhưng lão tuế thì
biết rằng thanh niên diên.*

George Chapman

*Chủ những kẻ diên mới nhảy sô vào những nơi mà thiên
thần sợ không dám đặt chân tới.*

Pope (Essay on Criticism)

VƯỜN THƠ



*Thu là mùa của nhớ nhung mơ
mộng, cũng như thu là mùa của
nhà thơ. Lá vàng rụng, vùng trăng
mờ tỏ, ngọn gió heo may là nguồn
cảm hứng bất tận của thi nhân mặc
khách. Chẳng thế mà từ trước đã
có biết bao nhiêu là thơ vịnh trăng,
vịnh gió, vịnh thu ; đến nay vẫn
còn và mãi mãi sẽ còn nhiều thơ
nữa.*

Đúng như lời của Nam-Thiên !
*Trăng gieo thi hứng bao chàng
thi nhân...
hay của Nhất-Anh :
Trăng hòa sương bạc gọi hồn thơ...
hay của Cao-Hoàn-Nhân :*

*Chị đi dộ ấy, thu sang
Mắt em là những lá vàng bơ vơ
Suốt ngày em chỉ làm thơ
Suốt ngày em chỉ ngồi mơ duyên
tình...
(Thơ cho chị)*

LAN MẬN KHAI

*Riêng một cảnh Đà-Lạt đã hiến
cho Nhất-Anh mấy bức tranh, mỗi*

bức một vẻ đắm say riêng, mà
cũng gợi buồn gợi nhớ cho người
ta :

*...Lại có chiều thu êm dịu thế
Bóng tà tha thoát chiều nghiêm
Mênh mông xanh thảm pha vàng
nhạt
Rừng núi bao la đắm áo huyền !*

..

*Lại những chiều thu mưa nặng hạt
Mây trời trắng xóa phủ non cao,
Trông với một sắc mù xa thảm
Sóá cả Rừng Lan, cả Suối Đào !*

..

*Rồi lại chiều thu, mơ mộng quâ
Đây hồ mây lắng ánh long lanh
Mắt ai thuở ấy in màu nước
Cười đẹp hơn hoa âu nụ tình*

..

*Đêm thu mây núi đều thu cả
Tóc trắng, rừng xanh cũng mịt
mù*

Nhân sự im chìm trong tịch mịch
Trăng hòa sương bạc gợi hồn thơ.
(Thu Đà-Lại)

Trăng đã gợi nhớ cho Bảo-Sơn,
nhớ người nhớ cảnh, mà người
ý cảnh ý lại ở tận Bắc phương
xa với giữa lúc « nước non chia
xa », nhà thơ quyết giữ « lòng
người không chia » ước ao rằng
« người » đây không phải chỉ là
một vài mà là tất cả « người Việt-
Nam » :

Đêm nay chênh chêch trăng thâu,
Nhớ người phương Bắc, nhớ câu
hẹn hò.

Hẹn rằng: « Sông hagy còn đò,
Trời còn trăng bạc, tình ta vẫn
còn ! »

Sông đây nay vẫn còn đò.
Đi xuôi về ngược giọng hò vẫn
thanh.

Trời đây trăng vẫn còn xinh,
Khi tròn khi khuyết bao tình ngắn
ngo,

..

Hồi người phương Bắc năm
xưa :
Rằng sông còn có đò dưa không
mình ?

Rằng trăng còn sáng còn xinh ?
Rằng mình còn có nhớ tình ta
chẳng ?

..

Hay là trời đã vắng trăng ?
Hay là tình đã già băng hối tình ?
Hay là sông nước lèn đèn ?
Con đò đã ghé bến tình nơi nao ?

..

Đò kia vì hagy cầm sào,
Trăng kia vì hagy còn cao trên
trời,

Xin ai hãy giữ lấy lời,
Nước non chia sẻ, lòng người
không chia.
(Hồi người phương Bắc)

Trăng cũng gợi nhớ cho Tùng-
Linh, nhớ đến người chị hiền góa
bụa, nhớ đến quê nghèo ly loạn ;
Tùng-Linh viết cho chị :

...Chịơi trăng đã vào thu đấy !
Tập tành mây di gọi gió ngàn,
Lòng đã làm như không muốn
nhớ

Mà rồi em vẫn cứ mang mang...

...Cố hương nay vẫn nhiều mây
trăng !

Bến cũ chia cầu bắc lối ngang ?
Khắp khẽn hàng cau do nắng
mãi ?

Trăng già thao thức khóc mây
hoang ?

Vẫn bao nhiêu kẻ đầu chua ngóc
Sợ cả đêm từ một tiếng than ! ..

Đã nhiều người được hưởng
thú trăng trên sông, trên hồ, ngoài
biển khơi, trong vườn cảnh,
nhưng ít ai được hưởng thú
« Trăng Rừng » như Minh -
Phương. Thi sĩ mải ngắm trăng
đã lạc bước vào rừng như « Nai
tơ bờ ngỡ nhìn trăng lạc đường »
thi sĩ lại còn được ngủ một giấc
mộng vàng, được coi khúc nghệ-
thường, được kè vai tiên nữ, đê
khi tỉnh mộng chỉ còn bâng khuâng
nhớ tiếc, đem tơ trăng dệt thành
thơ gửi sầu cho trăng :

...Ta say giấc ngủ bên rừng,
Lệ ai thánh thoát trên từng lá khô.

Suối buồn nỗi nhạc liêu so
Có con thỏ trăng bên bờ ngồi yên.

Trăng khuya mở cửa u huynh,
Ta lên cung Quang, chơi thuyền
sông Ngán...

(Trăng Rừng)

Ních Hoài hồi :

...Chẳng biết nơi xưa người áo
trắng
Có còn đêm những lá thu rơi ?
...Ai bảo thu sang gió lạnh lùng ?
Bởi người phu sương cũ lệ rung
rung
Bởi mây giăng mãi vào dư ảnh
Bởi nắng hanh xưa đồ xuống
lòng.

(Bài thơ mùa thu)

Ánh nắng tuy lạnh lẽo, nhưng
anh trăng rất êm đềm và lặng lẽ
nói sáng vào tâm hồn người ta,
không bao giờ gây thêm tức giận
mà có lẽ chỉ làm cho người thêm
phùn hiền hậu và xoa dịu lòng
người thù hận uất hận lẫn nhau.
Chẳng thế mà Nam-Thiên ước ao
cánh thu vĩnh viễn thanh bình và
đỗ rắng :

*Đỗ ai vẽ được trăng mờ
Đỗ ai nhặt được muôn tơ trăng
vàng ;*

*Đỗ ai ghi khúc tao khang
Đỗ ai chép được cung đàn ám
thụ ;*

*Đỗ ai xóa hết hận thù
Để cho tràn thế muôn thu thanh
bình !...*

(Trăng thơ)

Hàn San lại thả hồn sang tận
bến Cô-Tô để nghe lại tiếng chuông
chùa lúc nửa đêm trăng皎 và
và ngâm lại mấy vần thơ của
Trương-Kế.

*Cô-Tô bến vắng sương mờ
« Nửa đêm nghe tiếng chuông
chùa Hàn San »*

*Bãi xa trăng皎 mờ màng
Tiếc chày đau đớn sờm tàn thanh
âm*

*Lạnh lùng một chiếc thuyền
không*

*Buồn trong mái tóc thi nhân bạc
màu...*

nghe :

Đứa âm ngân vang rung to trăng

Hàn-San cảm thấy :

*Canh tàn vẫn gió sương lên
Sầu không ngăn nổi con tim lạnh
lùng*

(Cô Tô Dạ Nguyệt)

LAN SO' KHAI

Bài « Bao giờ mẹ về với con »
của em Kim-Liên đã xúc động biết
bao trái tim và đã gầy nguội cảm
hứng cho nhiều thi sĩ. Nào Lan-
Thanh-Ngọc khóc mẹ, nào Thuần-
Phong N.A.T. nhớ buồm chiều đông
mất mẹ hiền, nào Trần-thị Thùy-
Lan than thở :

*Buồn cho số kiếp đời con trẻ
Chỉ thiếu một tình mẹ ấp yêu...*

Nguyệt-kiều-Khanh nếu không
phải cùng ở trong một cảnh ngộ
với Kim-Liên, thì đã thông cảm
nỗi lòng của những trẻ mồ côi lạc
lòng hơn ai hết. Những lúc đứa
trẻ đứng bên thềm mơ bóng mẹ :

*Nghe xe rit thắng ngoài đêm
vắng*

*Con rộn niềm tin ngờ mẹ về
...Gối mộng bao giờ tĩnh giấc hoa,
Trời khuỷa còn động ánh sương
nhòe*

*Trăng liềm ai mắc trên khung cửa
Vuốt lạnh hồn non, gió thoảng
qua l*

*...Con thấy mẹ về giữa giấc mơ
Mắt huyền say đắm ngắm con thơ
Êm êm tay mẹ sờ lên trán
Thầm dịu lòng con tui đợi chờ...
...Nhưng hời ! mơ rồi lại tiếc mơ
Trăng sương còn rơi cánh song hồ.
Ngoài thềm ai bước êm êm đó ?
Nào có ai đau : gié hững hờ !*

tư tưởng chiêu

Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hối, anh nhớ em
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm
Mà ánh sáng hòa dần cùng bóng tối
Gió lướt thoát kéo mình qua cỏ rối
Vài mảnh đêm uất lẩn trọng cành
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám xưởng sắp tan thành lệ

Thôi hết rồi còn chi nữa đâu em
Thôi hết rồi gió gác với trăng thèm
Với sương lá rụng trên đầu gân gùi
Thôi đã hết hận ghen và giận dỗi
(Được giận hờn nhau sung sướng bao nhiêu)
Anh một mình nghe tất cả buổi chiều
Vào chậm chậm ở trong hòn hiu quạnh
Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ành
Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi!

Anh nhớ em của tháng ngày xa khơi
Nhớ đôi môi đương cười ở phương trời
Nhớ đôi mắt đương nhìn anh đăm đăm.
Em, xích lại và đưa tay anh nắm.

D.

PHONG HÓA

NGÀY NAY

vĂn vUI

KHÓC

TÔI nghiệm rằng người đàn bà Việt-Nam cho cái khóc là quan trọng trong sự giao thiệp. Phải biết khóc mới ra người lịch-sự, mà phải khóc sao cho khéo, trong lúc khóc làm thế nào kẽ được hết tâm sự mới là tài.

Trẻ con mới nhứt lèn, các bà đã dạy khóc rồi. Đứa trẻ nào mau khóc cho khéo thì các bà cũng lấy làm vinh diện như được một người chồng cù-nhan hay tú-tài vầy.

Một ngày trước khi về nhà chồng, cô dâu mới phải tập khóc.

Đã có một vài bà «nhà nghè» rất thạo, trông nom chỉ bảo: khóc khi nào là đúng điệu, lúc nào nên nụ sùi, lúc nào nên đưa khăn tay lùi mắt. Dáng điệu phải cho khéo, phải khóc thế nào cho người ta cảm thương.

Đến khi đưa dâu, nếu bà con ai cũng khen cô dâu khóc giỏi thì các bà «nhà nghè» tất hực thường vui sẽ được đắt hàng.

Nhiều khi cưới chạy tang, cô dâu bước về nhà chồng đã phải khóc ngay mẹ chồng rồi. Không

biết mặt, không biết người, mà nhiều khi họ khóc thảm thiết quá.

Trong đám tang, hiểu, thì cái khóc lại cần thiết lắm. Chẳng may nhà nào không đủ người khóc, thì phải mướn các bà «khóc mướn». Nhưng đây là sự báu đắc dĩ mà thôi. Thường thường thì phải cố kiểm ra người khóc, không người ta riếu và chê bai.

Bao nhiêu phụ nữ trong nhà phải ngồi quây quần lấy quan tài. Hễ có khách vào thăm viếng, thi phải cùng nhau cất tiếng khóc cho cao, khi khách lẽ xong, lui ra thi mới thôi. Trong khi khóc phải kề rõ ràng người chết đó là ông bà, hay cha mẹ, rồi kề cái công nuôi nấng dạy dỗ ra sao. Đã có những câu đặt sẵn cho tiện, phải học thuộc lấy. Nhiều khi phụ nữ tang già vừa phải khóc lại vừa phải trông nom các công việc nữa. Đó là một cái khó, nhưng rồi họ cũng quen đi. Dương trông nom bếp núc chẳng hạn — hễ có gọi lên khóc, họ tất tả lên ngồi sụp bên quan tài, rồi khóc ngay được, thi mời tài. Tôi có biết một bà khóc

rất tài : đang chỉ bảo người nhà thì chợt có trống báo khách vào, kêu vừa thôi lên thì bà cũng vừa cất tiếng vừa khóc vừa bảo đầy tờ : « Ông mẹ ơi !... đong hai đầu thôi... mẹ đi đâu bỏ con thế này... chõ gạo tám... mẹ đi đâu... tao đề trong buồng... mẹ ơi ! », mà khóc rất thảm thiết, ai cũng phải cảm động.

Nếu người chết đi là một người có tuồi, không sót thương mến, thì lại khó hơn nữa. Vừa vui vẻ

cười đùa, vừa đơn sôi gói bánh, lại vừa phải khóc ra nước mắt. Nhưng đàn bà con gái họ tài lầm.

Cái khóc ở xã-hội Việt-Nam đã thành ra một nghề. Các nhà khóc mướn giỏi được thiên hạ hoan nghênh lắm, quanh năm chỉ khóc một vài bận là đủ ăn.

Họ ra công trau dồi nghề họ cho một ngày một mở mang tiền bộ. Họ thật có lương tâm nhà nghề.

CÂU CHUYỆN ĐỒ GIỌC

DÈM đã khuya, một chiếc thuyền đang lênh đênh trên sông Chanh.

Đêm thanh, sông vắng, chỉ nghe thấy tiếng dế, tiếng ếch cùng tiếng mái chèo đậm nước mà thôi. Thỉnh thoảng thuyền qua các xóm ở sát vệ sông, lại thêm tiếng chó sủa vắng vắng đằng xa cùng tiếng tù và của mấy thày lý khán đi tuần trong xã.

Thuyền có hai khoang, khoang trong cao hơn như cái sập. Trên sập trải chiếu hoa cắp vải tây đồ, một ông Chánh tông nằm hút thuốc phiện, ngọn đèn pha-lê lè-loi chiếu ánh lờ mờ. Ở khoang ngoài thấp, hai người đàn bà buôn chè ngồi bó gối thi thầm trò chuyện và một ông đồ vào trạc ba mươi cuộn tròn nằm ngủ, gối đầu lên chiếc sập trên.

Một lúc sau, ông Chánh dậy đánh sái, bàn chân chạm phải đầu ông đồ, con ghiền chứng chưa được

thoả, nên ông Chánh có vẻ nhăn nhó gắt gỏng. Nhân tiện có cái quạt đặt bên khay đèn, ông ta liền cầm lấy sẽ gõ lên đầu ông đồ mà bảo rằng :

— Dậy chứ, anh đồ ! cái sập này tôi thuê rồi kia mà !

Ông đồ giật mình ngồi nhởm dậy, tức giận lắm, búi lại búi tóc, đội lại cái khăn. Lúc đó trăng đã xé chiếu xiên ánh sáng vào khoang thuyền, như gọi nguồn thơ của nhà thi sĩ. Ông đồ ngồi rung đùi, khẽ gật gù, tựa lưng vào sot chè tươi thì thầm ngâm nga lấy làm đặc chí lắm. Song tuy làm ra bộ diễm tĩnh mà kỳ thực trong bụng đang oghl cách bảo thủ...

Một lúc sau, ông Chánh sơi hết thuyền sai nhất, trong người đã thấy khoan khoái, ngâm bóng trăng, đã thấy đẹp, chợt nghe ông đồ ngâm thơ, liền hỏi đứa một câu :

— Thơ gì đấy, ông đồ ? Có bài gì hay cho nghe mấy.

— Thưa cụ, chúng tôi còn dốt lèm.

— Nhún mình mãi thì cứ đọc nghe thử.

— Thưa cụ quả chúng tôi không hay làm thơ.

— Tiếc nhỉ? Đì đò giọc đêm khuya lại có ánh sáng trăng mà không có thơ... Hay biết truyện gì kề nghe.

— Thưa cụ truyện thì có, nhưng sự nhặt lèm.

— Thị cứ kề.

— Thị xin vâng.

•••

Ngày xưa ở làng tôi có một người lính đi lâu năm. Vợ ở nhà buồn, buồn quá thành phái giọng sầu, vui cũng một người hàng xóm.

Đến ngày bác quyền mãn lính về, thì cái cuộc vui của bác gái đã gần có kết quả, nghĩa là bác có thai đã được năm, sáu tháng. Cụ tính, đi xa vắng hàng ba bốn năm trời về những mong được hoan lạc cùng bạn trăm năm, ai ngờ nay ngắm cái trống cũng đủ chán như cơm nếp nát...

Cái giận, cái nóng của con nhà binh chả nói thì cụ cũng thừa hiểu. Sẵn tay cầm cái quạt, cái quạt dài và nặng, bác quyền chẳng chút thương người bụng mang dạ chửa, cứ thẳng cánh vụt hoài, dù vợ lạy van cũng mặc, nặng nặc hỏi có một câu: «Mày ngủ với ai?»

Vợ nhất định chối cãi:

— Lạy thày, em chẳng ngủ với ai hết.

Giáo quạt lại vụt, đau quá chỉ quyền nói liều:

— Lạy thày tha cho em xin thú.

— Vậy mày ngủ với ai? Phải thú cho thật.

— Em ngủ với bụt.

— Ngủ với bụt?

— Vậy thật là em ngủ với bụt.

Bác quyền ngâm nghĩ: «Nói lão, chứ ngủ thế nào được với bụt... Nhưng cũng có thể được... ta thường nghe truyện hung thần, mà quỷ hiếp người ta thì biết đâu!»

Bác còn hỏi vẩn một câu:

— Mày ngủ với bụt nào?

— Ông bụt ở trên chùa ta.

Bác Quyền tức uất người, mặt tái mét, tay phải cầm chiếc quạt, tay trái lôi tuột vợ lên chùa. Rồi thày Quyền cầm quạt gỗ đầu ông bụt thứ nhất hỏi;

— Mày ngủ với ông bụt này phải không?

Vợ lắc đầu.

Lại gỗ vào đầu ông bụt thứ hai hỏi:

— Thế có phải ông này không?

Vợ lại lắc đầu.

Đến ông bụt thứ ba là tượng Đức Ông, vừa gỗ xong thì thấy Đức Ông quay cổ lại quắc mắt, mắng (chỗ này thày Đò trợn mắt nhìn ông Chánh tồng):

— Thằng dêu, tao có ngủ với vợ mày đâu mà mày dám cầm quạt gỗ vào đầu tao. Thằng lão!

TU-ĐỒ

ĐỊNH CHÍNH

Tác giả bài «Vùng Trăng Qua Mấy Áng Thơ ĐƯỜNG» đăng trong giai-phẩm Văn-Hóa Ngày-Nay tập 5 (số Thủ đặc biệt) là thi sĩ Bùi-Khánh-Đản. Trong lúc vội in để xuất bản mau chóng, chúng tôi đã sơ ý không đề tên tác giả, xin định chính và thành thật cáo lỗi cùng thi sĩ Bùi-Khánh-Đản và đọc giả thân mến của Văn-Hóa Ngày Nay.

V.H.N.N.



Bột sôcôla

OVALTINE

LÀ MỘT THỨC UỐNG
VỪA NGON VỪA BỒ

OVALTINE là một thực-phẩm rất bồi-dưỡng, gồm các chất : sữa tươi, trứng gà, mạch-nha, cacao, chứa đựng rất nhiều sinh-tố cần-thiết cho cơ-thể con người.

TRẺ EM DÙNG **OVALTINE** sẽ được mau-lớn, chóng-lên-cân,

THANH-NIÊN DÙNG **OVALTINE** sức lực dồi-dào,

NGƯỜI LỚN TUỔI DÙNG **OVALTINE** sẽ thêm tráng-kiệm
như buổi thiếu-thời,

NGƯỜI ĐAU MÓI MẠNH DÙNG **OVALTINE** mau-lại-sức,

NHỮNG THÈ-THAO-GIA DÙNG **OVALTINE** gân-cốt
nở-nang, sức-khỏe
sung-túc, dư-sức
tranh-lèo-đoạt-giải.