

Những vách núi dựng, ngược đồi !
Lè lê chờ chờ tắt trời gặp nhau.
Bùi - Khanh - Dân

PHẨM

NGÀVN V

PHƯƠNG - GIANG

do NHẤT-LINH chủ trương từ năm 1952

ĐÃ RA :

Đi Tây của Nhất-Linh (hết) — Gióng Nước Ngược của Tú Mô — Thủ
rồi một buổi chiều của Nhất-Linh (hết) — Hai Chi Em của Nguyễn
thi-Vinh — Gói Thuốc Lá của Thế-Lữ (hết) — Vàng và Máu của
Thế-Lữ (hết) — Đứa Con của Đỗ-duc-Thu (hết) — Trai Bồ Tuyệt
Linh của Thế-Lữ — Mai Phượng và Lê Phong của Thế-Lữ (hết) —
Gió Đầu Mùa của Thạch-Lamp (hết) — Thương Yêu của Nguyễn-thi-
Vinh — Hoa Vàng Vàng của Đỗ-Tốn (hết) — Gió Bắc của Linh-Bản
— Đọc Đường Gió Bụi của Khái-Hưng (hết) — Ngây Mới của
Thạch-Lam (hết) — Gió Mát của Trường-Hùng — Hai Buổi Chiều
Vàng của Nhất-Linh (hết) — Nắng Trong Vườn của Thạch-Lam (hết)
Đời Mưa Gió của Nhất-Linh và Khái-Hưng (hết) — Phía Tự của Khái-
Hưng — Hạnh của Khái-Hưng — Đời chờ của Khái-Hưng

MỐI RA :

TRỐNG MÁI của KHÁI-HƯNG — XÓM NGHÈO của
NGUYỄN-TỊT-VINH — HỒN BƯỚM MƠ TIỀN của KHÁI-
HƯNG — ANH PHẢI SÔNG của KHÁI-HƯNG và NHẤT-
LINH — TIÊU SƠN TRẮNG SĨ (lập I và II) của KHÁI-
HƯNG — BƯỚM TRẮNG của NHẤT-LINH — BẢN
KHOẢN của KHÁI-HƯNG — ĐỘI MŨ LỆCH của KHÁI-
HƯNG — NHỮNG NGÀY VUI của KHÁI-HƯNG — THOÁT
LY của KHÁI-HƯNG — DOẠN TUYẾT của NHẤT-LINH
— ĐẸP của KHÁI-HƯNG — NẮNG THU của NHẤT-LINH
— TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG của TOLSTOI do BẢO-
SƠN dịch — CON NAI TƠ của M.K. RAWLEINGS, do
BẢO-SƠN dịch — CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG, một tập 10
Truyện hay Thế Giới do VĨNH-SƠN và LANG dịch — ĐI
TÀY của NHẤT-LINH — SƠI TÓC của THẠCH-LAM —
HÀ - NỘI 86 PHỐ PHƯỜNG của THẠCH-LAM —
GIA ĐÌNH của KHÁI-HƯNG

Quý-vị muốn mua sách của Phương-Giang xin giao dịch thẳng với
NHÀ TỔNG PHÁT HÀNH NAM - CƯỜNG
185, Nguyễn-thái-Học — Saigon

Mục lục

	TRANG
Tranh hèa	3
Xây dựng nhân vật	5
Âm hưởng (<i>thơ của B. K. Đản</i>)	8
Kiều mẫu thanh-niên (<i>văn vui của Tường-Hùng</i>) ..	9
Cô Mai <i>của Nguyễn-thị-Vinh</i>	13
Cô Mùi <i>của Nhất-Linh</i>	17
Vực thăm <i>của Duy-Lam</i>	33
Một món tiền <i>của Chi-Hương</i>	60
Những ý nghĩ nhỏ về hội-họa <i>của Duy-Lam</i> ..	63
À-Hầu <i>của Đỗ-Tốn</i>	65
Những đêm mưa <i>của Linh-Bảo</i>	71
Một bàn dàn <i>của Tolstoi (Báo-Sơn dịch)</i>	75
Huế cảm hoài <i>của B. K. Đản</i>	81
Làng làng <i>của B. K. Đản</i>	81
Thần-Long hoài cò <i>của B. K. Đản</i>	82
Thành ý <i>của B. K. Đản</i>	83
Loạn thần <i>của B. Đản</i>	84
Thương về còi Bắc.	85
Mây lụa <i>của N. T. K. H. Nguyên-Diệu</i>	86
Tại sao ? <i>của Duy-Lam</i>	87
Gia-dình tôi <i>của Duy-Lam</i>	91

GIỚI THIỆU SÁCH

Văn Hóa Ngày Nay đã tiếp nhận được những sách dưới đây do tác giả gửi tặng. Xin trân trọng cảm ơn tác giả và giới thiệu cùng bạn về Văn Hóa Ngày Nay :

- 1) **Những Người áo Trắng**, của Nhật-Tiến do Huyền-Trần xuất bản.
- 2) **Gió Thiêng**, của Đức-Nhuận, do Vạn-Hạnh xuất bản.
- 3) **Luyện Toán, Hình, Đại, Hóa và Lý**, do một nhóm kỹ sư, giáo-sư Trung-học Đô-thanh đảm nhiệm, do Đất-Việt xuất bản.
- 4) **Việt-Nam Văn Học Toàn Thư**, của Hoàng-trọng-Miên, do Quốc-Hoa xuất bản.
- 5) **Đò-Doc**, của Bình-nghuyên-Lộc, do Bến-Nghé xuất bản.
- 6) **Phật Học Ngụ Ngôn Phật lịch 2503**, của Thích-tam-Châu.
- 7) **Hoa Mộng**, (thơ) của Ái-Châu, do Tầm-Dương xuất bản.
- 8) **Hình ảnh Những Mùa Trắng**, của Hoàng-ngọc-Liên.
- 9) **Khát Vọng**, của Chế-Vũ, do Huyền-Trần xuất bản.

MANUFACTURE INDOCHINOISE
DE TABACS ET CIGARETTES

« MITAC »



CIGARETTES

MÉLIA

GIAI PHÂM

VĂN HÓA

NGÀY NAY



Đăng những bài và truyện có giá trị bất cứ thời nào, nơi nào

Tự kết tinh anh
giữa gió sương.
Muôn màu muôn
vẻ thoảng muôn
hương.

B.K. ĐÀN

Với sự cộng tác thường xuyên của
HỒ ĐỨC-THU, NGUYỄN-THÀNH-VINH, NGUYỄN-THỊ-VINH,
DUY-LAM, BẢO-SƠN, BÌNH-NGUYỄN-LỘC, TƯỜNG-HÙNG.

Địa chỉ : 42, Phạm-Ngú-Lão — SAIGON

Về ranh vùi trình bày { Duy Lam, Tường Hùng; Duy Thành,
Huy Tường, Tường Vũ, Nhất Linh.

TRANH BÌA

Hai câu thơ :

*Chênh-vênh núi dựng, người ơi !
Phải đây là chỗ đất trời gặp nhau ?*

đề tranh bìa tập này rút ở trong bài Trường-Sơn Hành của B. K. Đàn.
Hai câu này Nhất-Anh đã dựa theo và biến ra :

*Mịt-mù mây núi, buồn ơi !
Phải đây là chỗ đất trời gặp ta ?*

Nhất-Linh cũng nhân hứng ở hai câu của B. K. Đàn mà làm hai câu
thơ dưới đây, nhưng lại nói về biển :

*Người ơi, biển rộng bao la
Chiều chiều trăng mỏ đường hoa đón người.*

21-4-59
Nhất-Linh.

TRUYỆN HAY THẾ-GIỚI

In lần thứ 2 :

TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG

Nguyên tác của L. TOILSTOI — Bản dịch của BẢO-SƠN.

CON NAI TƠ

Nguyên tác của M. K. Rawlings — Bản dịch của BẢO-SƠN.

PHƯỢNG-GIANG XUẤT BẢN
NAM-CƯỜNG PHÁT HÀNH.

ĐÒ ĐỌC

Tiêu thuyết dài của
BÌNH-NGUYỄN-LỘC

Do nhà BÉN-NGHÉ

233/20, Võ-Tánh — Xuất-bản và phát-hành

Sách dày trên 300 trang chữ nhỏ li-ti, ấn loát tuyệt mỹ, bìa đôi, chữ vàng-lá-nương, in lõm sau trên nền lụa xám — **65\$ MỘT QUYỀN**.

Vì sách khổng phát-hành lan rộng nên nơi nào không thấy bày bán, xin mời bạn đọc của BÌNH-NGUYỄN-LỘC, cứ gửi thẳng bưu-phieu về địa chỉ nói trên. Sách sẽ gửi tận tay bạn, cước phí **BẢO-BẨM** do nhà xuất-bản chịu.

Bưu-phieu đề có **TÔ-LOAN-ANH**.

ĐÃ CÓ BÁN

GÁNH HÀNG HOA

của NHẤT-LINH và KHÁI-HUNG

ĐÃ CÓ BÁN

ĐÔI BẠN

của NHẤT-LINH

của Duy-Lom

xây dựng nhân vật

Vấn đề xây dựng nhân vật là một vấn đề rất phức tạp. Nếu cả quyết có bao nhiêu văn-sĩ tức là có từng ấy cách xây dựng nhân vật ta cũng không xa sự thật bao nhiêu.

Có văn-sĩ, trước khi viết một cuốn sách, đã lưu ý đến việc dựng lên một cốt truyện, một cái khung, rồi sau mới tìm tòi những nhân vật phù hợp với tình tiết của cốt truyện. Tác giả có thể đưa những nhân vật trong đời thật vào truyện hay dựa vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của chính mình về đời sống và tâm lý con người để tạo ra nhân vật ; trong trường hợp này cốt truyện có trước nhân vật.

Có văn-sĩ lại bắt đầu ngược hẳn lại. Vì tình cờ gặp một người có cá tính đặc biệt, văn-sĩ xúc động và linh cảm thấy là có thể lợi dụng đời sống, những tư tưởng, đặc tính vật chất hay tinh thần của người này làm căn bản cho một tác-phẩm. Ta có thể nêu ra một tỷ dụ trong văn chương hiện đại : Hemingway và cuốn « ông già và biển cả ». Lão ngư-ông trong truyện là một nhân vật có thực. Câu chuyện của ngư-ông kề lại đã giúp sáng tác một cốt truyện có một giá trị tưởng tượng đáng kinh.

Một số văn-sĩ giản tiện hơn — giản tiện không có nghĩa là dễ thành công — dựa ngay vào chính cá nhân mình để dựng lên nhân vật chính ; tác phẩm « L'enfance » của Tolstoi, « Le joueur » của Dostoïevsky, « Con-

fessions » của Rousseau, « Le petit chose » của Alphonse Daudet, v.v... Một điều lạ trong trường hợp này, là những nhân vật không phải là tác giả cũng giữ một vai trò không kém thiết yếu, và tùy theo tài năng của văn-sĩ có thể hoặc chỉ là những báng mờ, hoặc nổi bật lên và có một giá trị riêng biệt. Thỉnh thoảng ta gặp những tác phẩm trong đó những nhân vật phụ linh động và át hẳn nhân vật chính. Ngay đến tác giả cũng ngạc nhiên không ngờ, tuy không cố nhấn mạnh, nhân vật phụ tại sao lại vượt khỏi ảnh hưởng của mình và « sống » hơn cả vai chính, vai mà tác giả biết rõ hơn ai hết.

Có khi tác phẩm là kết quả của sự kết hợp giữa một ý niệm tưởng tượng và một sự kiện cụ thể, một nhân vật sống chẳng hạn. Văn-sĩ mang trong đầu một ý niệm là sẽ viết về một vấn đề nào đó. Nhưng còn những nhân vật sẽ được tạo ra để tác phẩm thể hiện được ý niệm mong muốn, tác giả chỉ mường tượng được một cách lờ mờ. Đến một hôm, gặp một người hay phải chứng kiến một cảnh tượng ngoài đời thực, văn-sĩ chợt bàng hoàng cảm thấy có một sự liên lạc kỳ lạ giữa ý niệm trùm tượng mình ôm ấp tâm hồn từ lâu và nhân vật gặp gỡ hay sự việc xảy ra trước mắt. Nhờ sự kết hợp tình cờ và kỹ thú đó văn-sĩ đó hoàn thành được tác phẩm. Ta cũng có thể gọi sự kết hợp này là « hứng » là « yêu sỉ phi lý thuần ».v.v...

Khi đọc trong cuốn « Môm Giú Hú » của Emily Brontë tôi đã băn khoăn tự hỏi : Tại sao một người con gái không có chồng, chết rất trẻ, sống ẩn dật tại một vùng hẻo lánh và hoang vu ở Anh như Emily lại có thể tạo ra những nhân vật có một đời sống đầy say mê, mãnh liệt không kém những nhân vật của Shakespeare ? Emily từng biết gì về đời sống ? Nàng đã cẩn cứ vào những nhân vật nào ngoài đời thực để xây dựng lên những nhân vật như Heatcliff và Katherine ? Về đời sống của nàng, và nhất là về đời sống tình cảm của nàng, những phê bình gia chỉ biết rất ít. Người ta chỉ có một ý niệm không rõ rệt lắm là có thể nàng cẩn cứ người anh say rượu, thích chơi bài và rất chua chát đối với cuộc sống, dựng lên Heatcliff nhưng còn Katherine ? Người vú nuôi ? Linton, người chồng của Katherine ? và nhất là tình yêu kỳ lạ vượt cả những quan niệm luân lý của xã hội đương thời giữa Heatcliff và Katherine ? Có phải chỉ nhờ óc tưởng tượng phong phú và vượt bực của nàng, Emily đã « tưởng tượng » và được những nỗi uất khát, những chuyện biến sâu sắc về tâm lý của tình yêu đó ? Nếu vậy, ta tự nhiên cần đặt câu hỏi là trong địa hạt sáng tác óc tưởng tượng của người nghệ-sĩ có giới hạn hay không ? Người văn-sĩ phải biết dừng lại ở đâu để óc tưởng tượng của mình không giống như con dao hai lưỡi sẽ làm hại cho sự sáng tác vì lối cuốn mìn quá mạnh và khiến nhân vật tạo ra quá lảng mạn, xa sự thật, thiếu linh động và mất cả yếu tố « sống ».

Đọc cuốn « Les frères Karamazov » của Dostoevsky tôi lại phải đổi diện với vấn đề càng phức tạp và gai góc hơn :

Sự nhí hoắt của nhân cách (dédoublement de la personnalité). Ba anh em Ivan, Aliocha và Dimitri thực ra chỉ là một : Dostoivesky. Nhưng tại sao Dostoivesky lại có thể phân hoá ra hàng nhiều con người để ăn mình vào hành động, đời sống và tư tưởng của ba nhân vật hoàn toàn khác hẳn nhau và có khi tính khí rất tương phản ? Dimitri say mê và phi luân lý, Aliocha tin tưởng vào lòng tin và con người, Ivan trí thức và luôn luôn đặt câu hỏi về tội ác và giới hạn chia hành động và tư tưởng ?

Nói cho cùng là khi sáng tác, văn-sĩ nào mà chẳng phải phân minh ra làm hai, làm ba và ăn mình vào nhiều nhân vật khác nhau, nhưng thường ta thấy các tác-giả bao giờ cũng chú ý đào sâu vào tâm lý của một vai chính của một câu chuyện. Dostoivesky đã làm độc-giả kinh ngạc và thán phục vì ông đã đào sâu vào đời sống bên trong của ba nhân vật cùng một lúc. Nếu ta cho rằng dù sao chăng nữa sự nhí hoắt của nhân cách cũng phải có một giới hạn, tôi thiết tưởng là cả quyết Dostoivesky đã đoạt tận cùng cả giới hạn đó cũng không phải là quá đáng.

Những nhân vật trong những tiểu thuyết của Tolstoi, nhất là trong « La guerre et la paix » và « Anna-Karenine » cũng làm tôi thắc mắc rất nhiều. Thường thường trong tiểu thuyết các nhà văn chỉ gây dựng hai, ba vai chính và một số vai phụ rất giới hạn, nhưng Tolstoi dựng lên hàng trăm nhân vật. Trong « La guerre et la Paix » điều làm ta ngạc nhiên và thán phục Tolstoi không phải là con số nhân vật lớn lao đó mà vì càng suy nghĩ kỹ càng ta càng thấy tất cả những nhân vật, chính hay phụ, được

Tolstoi miêu tả đến nhiều hay ít, đều linh động và hấp dẫn và không nhân vật nào thừa hay không rõ rệt. Nhiều nhà phê bình cho rằng Tolstoi không phải đã dùng tiểu thuyết để miêu tả một tình trạng xã hội, sự tương phản giữa chiến tranh hay hòa bình mà ông đã đi xa hơn nữa, tiểu thuyết của ông « là » đời sống, sâu sắc, luôn luôn chuyển biến. Đọc xong Tolstoi ta cảm thấy bàng hoàng. Tuy cố gắng sắp đặt mọi tư tưởng, sức động trong tâm hồn để đạt tới một vài ý niệm khái quát về những gì đã đọc nhưng không thể được. Đọc hết một cuốn tiểu thuyết của một nhà văn khác khi đặt sách xuống ta còn có thể tự nhủ : « Nhà văn này thật đã thành công khi diễn tả những uẩn khúc tâm lý của một tình yêu tuyệt

vọng hay văn đề tội ác và trùng phạt thật đã được đề cập một cách sâu sắc và mới mẻ v.v... nhưng ta không thể cả quyết là trong « La guerre et la Paix » Tolstoi cốt tả Natacha và ba mối tình của nàng, hay Tolstoi đã đề vai Pierre trình bày những ý nghĩ của ông về ý nghĩ của đời sống, cái chết. Ta không thể căn cứ vào một vài nhân vật của Tolstoi để tìm hiểu Tolstoi và cái hay của tiểu thuyết của ông. Nghĩ đến Tolstoi ta không thể chỉ nghĩ đến một hai nhân vật ta ưa thích mà ta phải nghĩ đến tất cả những nhân vật đó, cùng một lúc.

Những nhân vật của Tolstoi đã vượt khỏi khuôn khổ của những nhân vật tiểu thuyết vì đã thể hiện được đời sống.

DUY-LAM.

ĐÃ CÓ BÁN

HAI BUỒI CHIỀU VÀNG

của NHẤT-LINH

SẮP CÓ BÁN

HỒN BƯỚM MƠ TIỀN

của KHÁI-HUNG

Thơ của B. K. Đản



— âm
hương

Có nghe bút trác nở hoa Tiên ?
Nghe ánh thời-gian dâng mắt huyền ?
Nghe ngả đì-òng trăng, mai trứ-ốc viễn ?
Nghe dồn nhợp nắng, liễu bên hiên ?
Nghe hồn du-tử say mây nước ?
Nghe ý ly-nhân hận ước nguyên ?
Nghe cả mùa xuân lên khúc dạo,
Muôn ngàn âm hương đã giao duyên.

B. K. Đản

kiêu mẫu thanh-niên

Ngày xưa ngày xưa, hồi mà thuyết
ura nhàn còn thịnh hành, thanh niên
thường có cái lưng rất dài dê nằm
cho dê, hông đã có câu ca dao gọi các
sinh viên thời đó là « dài lưng tốn
vải ăn no lại nằm ». Như tất cả mọi
chuyện xưa, chúng ta không biết rõ
ngoài cái hạng « dài lưng tốn vải »
còn hạng thanh niên gì nữa ; và lại
lịch sử là một cuộc nhắc lại không
ngừng, ta chỉ việc ra các phố, mỗi
chiều thứ bảy hay chủ nhật là có thể
gặp được một số loại thanh niên tiêu
biểu cho thời nay, thời sau và biết
đâu, cho cả thời xưa (kè cả thượng
cõi thời đại)

Thanh niên giặt vợ đi chơi.

Hạng này thì bắt cứ thời nào
cũng có, tuy sự giặt vợ trở nên văn
minh hơn dần. Hồi chúng ta còn ăn
lòng ở lỗ, nếu tôi không nhầm thì
chúng ta vẫn có thói quen giặt vợ đi
chơi rừng bằng cách nắm lấy tóc và
kéo trên mặt đất. Điều đó chứng tỏ
rằng Không Tù khi nghĩ ra đạo
« Tam Tòng » chắc cũng lấy nguồn
cám hứng từ thời đại dần ông
sung sướng đó.



Đến thời các cụ, nghĩa là cách
dây vài trăm năm, thanh niên giặt vợ
đi chơi bằng một sợi giây vô hình.
Chàng đi trước vải chục bước đê vợ
léo déo theo sau. Chúng ta phải
công nhận rằng trong thời này phụ
nữ đã tiến bộ : từ tình trạng nằm
trên mặt đất vì bị lôi di bằng tóc,
các cô đã được đứng lên đi, nghĩa là
di chơi với chồng lâu hơn vì di chơi
bằng cái lối được chồng kéo trên
mặt đất thì chắc không di được xa,
nhất là trong rừng nhiều rễ cây, đá
sỏi, và da người đàn bà, như chúng
ta đã biết, rất mềm và mịn màng.

Rồi đến thời kỳ hiện đại ta tạm
gọi là thời kỳ di chuyển có hai cách
giặt vợ. Cách thứ nhất là một tay ôm
đồ mà bà vợ yêu quý đã mua được
(hay là vừa ôm đồ vừa bế con, nếu
bạn đã có con) còn một tay khoác
tay vợ, tai nghe vợ nói, mắt nhòm
thẳng (nếu liếc sẽ bị véo đau có thể

dánh roi đồ hay con) còn chân cứ việc di theo vợ (tuy vậy người ngoài vẫn cứ tưởng vợ di theo mình).

Cách thứ hai là « được » vợ giặt đi chơi. Cách này tối tân nhất, nhưng còn ít thực hành. Cách này có nhiều biến chuyền : hoặc bạn để vợ lôi đi, hoặc là bạn di theo vợ cách mấy chục bước như hồi các cụ ; hoặc là cứ theo cái đà ngược lại : vợ lôi đi — đi theo vợ — thì bạn sẽ được vợ nắm tóc kéo đi (xem đoạn thanh niên giặt vợ thời thượng cổ) nhưng may mắn cho bạn là dường thời nay trái nhưa hay lát xi-măng rất tốt.

Hạng thanh niên cứ tưởng mình đẹp.

Hạng này gồm cả trai lẫn gái. Hình như thành phần con gái nhiều hơn, nhưng tôi chưa dám chắc, tuy rằng 99 % các cô bao giờ cũng yên trí là mình đẹp.

Ai vô tình đi sau các cô thuộc hạng này sẽ thấy các phản ứng đặc biệt rất dễ nhận, các cô lườm, nguýt, nói bóng gió hay bộ mặt xinh đẹp của các cô tự nhiên chưa đầy sự khinh bỉ vô cùng.

Có một hôm tôi đứng mua sách thì cô không gọi là đẹp được nhưng diện như một con công, tóc cài hoa, deo hoa tai dài lê thê, kính sêch ngược v.v... cũng đang chọn báo xi-nê. Cô ta xem tờ này đến tờ khác và theo giọng báo cô ta đến gần tôi rồi cô ta giật mình một cái làm như tôi đã cà gan đến gần cô, định tán bằng cách hỏi : « Thưa cô, cô mua báo ? », rồi sẽ quen cô, sẽ xin cô làm vợ và sẽ bị cô từ chối một cách quả quyết : « Đời nào tôi lấy cái thứ mặt anh ! »

Các cậu thi có phản ứng khác. Thường họ ăn mặc hơi lả, thí dụ như giày nửa đen nửa trắng, có khi di hai chiếc giày màu khác nhau, áo hồng, vàng hay đèn và tuy trời mưa đến nỗi kiến phải bò ra khỏi tổ lè hóng gió, họ vẫn điềm nhiên diện bộ « complet » màu xám. Tất cả dáng điệu của họ đều được nghiên cứu kỹ càng nhiều giờ đồng hồ trước cái gương. Tôi có biết một anh lùn nào cũng mang theo vài chục túm ảnh mình ; mỗi lần đến nhà cô nào chơi anh ta lại giả vờ đánh rơi một túm trước khi anh ta về... để cô ta còn chờ đón dành và chiêm ngưỡng.

Hạng đạo đức già



Hạng này không nhiều bằng trong các người đứng tuổi. Thường thường là những thanh niên kém thông minh, xấu trai, ăn mặc xoàng xĩnh và hay

bản khoán không biết làm thế nào để tán gái. Họ hay nhặt trộm các cô xinh đẹp mặc áo ny - lông rồi biết là không bao giờ quen được các cô đó, họ viết những bài yêu cầu cấm mặc áo ny-lông, và đề nghị chia lè đường cho con gái một cái, con trai một cái, để tránh mọi sự truy lục.

Thanh niên yêu cái « tôi ».

Hai thanh niên « tôi » vào một tiệm giải khát. Một anh nói : « Hôm nay tôi trả tiền, vậy anh đừng yên cho tôi nói. Tôi vẽ tranh hay lắm, tôi sẽ hát theo một phương pháp rất lạ, các « em » nghe thấy thì cứ việc yêu... tôi ngay. Tôi, tôi... tôi ». Anh kia không nói một câu nào, nhưng khi trả tiền xong đi ra, cả hai đều có vẻ hài lòng.

Xem như vậy ta có thể suy rằng hạng thanh niên này không thể nói chuyện gì khác cái chuyện đầy « tôi », nếu có ai nêu một vấn đề khác trong một câu chuyện thì họ cho là lạc đề và lại kéo câu chuyện trở về các « tôi » của họ.

Người mắc bệnh « tôi » trầm trọng hơn có lẽ là các bà. Ta yên lặng nghe họ nói chuyện : « Nhà tôi dạo này làm sao ấy ! Con tôi lại ốm luôn, tôi nghiệp thằng bé. Còn tôi vẫn đau lưỡi hoài (bà ta thè lưỡi và bắt bà bạn nhặt vào), tôi đã uống thuốc của cụ lang Băm mà chưa khỏi... ». Bà bạn đáp lại : « Còn nhà tôi ấy à ! Nhà tôi cũng làm sao ấy ! Con tôi nhờ trời đã thi đỗ trung học phổ thông năm kia. Còn tôi vừa mua chiếc vòng vàng năm lạng đấy bà ạ !... »

Ngoài cái bệnh « tôi » các bà còn mắc cái bệnh « người ta » nữa, nghĩa

là các bà thuộc lầu những chuyện của người khác, không những thế các bà còn đòi hẳn cả đi dề cho thêm ly kỳ. Thí dụ bà vừa thấy anh A chào cô Bé, thế là bà đã có một chuyện tình dề kè cho các bà bạn nghe, rồi các bà bạn lại biến đổi cho hay hơn và kè cho các bà bạn khác nghe. Rút cuộc câu chuyện thành ra cô Bé mê anh A, hai người có đứa con dấu ở Đà-lạt, và cô Bé vừa mới tự tử ở thác Gougah, làm anh Bé khóc mấy tháng liền, giọt lệ đỏ như máu và anh Bé đã mấy lần lén ra thác dề treo cổ nhưng được người ta cứu thoát v.v...

Thanh niên nghệ sĩ.

Khác người thường là lúc nào cũng có sáng kiến lạ ; như khuân một tảng đá về đục dẽo hàng tháng để tảng đá giống tảng đá hơn, làm những bài thơ bí hiểm vì nếu làm giản dị sợ người ta hiểu rõ hết ý của mình, như vậy mất hay đi ; tìm cảm hứng ở trong tốc lực (tuy vừa lái xe vừa lo nếu mình chết thế giới sẽ thiệt mất một thiên tài).

Thanh niên khoẻ.

Rất ít nói vì còn bận giờ tay lên đề ngắm bắp thịt mình đang nồi lên cuồn cuộn. Hai thanh niên khoẻ gấp nhau thường giờ các bắp thịt cho nhau xem, nắm bóp, gật gù, ngắm nghía mà không nói gì cả. Đó cũng là một cách nói chuyện không cần lời để phản đối lối nói chuyện của các bà.

Thanh niên « già »



Có nhiều thanh niên còn ít tuổi mà dáng điệu đã bệ vệ như đã đã làm cho một sô nào từ lâu lắm. Họ có một điều đặc biệt là thích kéo thắt lưng quần lên thực cao gần sát ngực, thành ra cái bụng của họ bao giờ

cũng có vẻ đi trước họ một ít, dáng đi họ không giữ得住, có nhiều anh đi chữ bát (đó là những anh theo lối cũ) Có anh đi thành hình chữ S (phép mới) nghĩa là ngoắn ngoèo từ bờ lề đường rồi đâm vào sát mẩy cửa hiệu, cả người anh ta cũng cong thành hình chữ S, nhiều khi bước vào nhà người ta chỉ thấy hai cái chân anh ta vào trước, một lúc sau mới thấy cái người vào theo. Thanh niên « già » rất thích đi hỏi vợ vì hỏi vợ là một việc nghiêm trọng rất hợp với tâm hồn họ. Nhiều anh hỏi vợ nhiều lần quá đà coi cái việc đi hỏi vợ là một thú tiêu khiển và lờ luân cả việc lấy vợ. Nhưng tôi nên nói ngay là thanh niên « già » có vợ rất sớm, và chẳng bao lâu có vài chục con : họ rất sợ làm thanh niên !

TƯỜNG-HÙNG.
(Còn nữa)

Khoa học không bao giờ lầm. Chỉ có các nhà bác-nọc nhầm mà thôi.
Anatole FRANCE.

Khoảng thời gian nào thuận tiện nhất để ly dị? Chính là thời kỳ định hôn vậy.

Dr RENBEN HILL.

Nếu anh thấy một gia đình có hạnh phúc, anh nên tin rằng ở trong gia đình đó có một người đàn bà biết quên mình.

R. BAZIN.

Người ta phản nhiều thất bại vì thiếu nghị lực hơn là vì thiếu tài.
Daniel WEBSTER.



CÔ MAI

(tiếp theo)

Nghĩ tới đây Mai mỉm cười vui thích, nàng chợt quên được Ký-Tư và quên cả câu chuyện cãi nhau hối tối : Nhưng cái trả mình của Ký-Tư lại làm Mai nhớ lại. Nàng dưa mắt lộ vẻ khó chịu nhìn chồng. Ánh sáng buổi sớm lờ mờ lọt qua kẽ vách dù để Mai thấy Ký-Tư nằm nghiêng về phía nàng ; chàng nắm eo thu hai đầu gối lên bụng, một cánh tay đưa lên kê dưới má, mảnh chăn đơn đã rời khỏi người chàng từ lúc nào. Nhìn dáng điệu Ký-Tư nắm eo lại như thế, Mai bỗng cảm thấy chàng lúc này thật bé nhỏ và tro troi ; lòng nàng dâng lên một tình thương nhẹ nhẹ. Ánh mắt nàng hối nấy lộ vẻ khó chịu khi nhìn chồng, giờ đã đổi dần sang vẻ buồn khổ. Ký-Tư vẫn ngủ, nhưng hai mí mắt nhắm của chàng không khép kín được vẻ cau có do tính bẩn gắt thường ngày. Bỗng nhiên Mai nhớ lại một buổi tối khi còn ở Lang-Tài, hồi nàng mới ốm khỏi : Ký-Tư và Khánh đã đi hái rau khoai lang để luộc trộn cho nàng ăn. Cái bàn tay gầy khô đầy

gân của Ký-Tư run run đưa bất cớm nguội cho nàng, và cặp mắt trũng uất của chàng đã chớp chớp cúi nhìn xuống để tránh vẻ cảm động lúc đó ; cho mãi tận bây giờ, mỗi khi nghĩ tới Mai vẫn thương cảm chồng. Mai thầm nghĩ : « Chẳng thà Ký-Tư cứ như hồi đó, thì gọi là hiền lành, hay nhà quê, dần độn, hay gì đi nữa thì cũng còn hơn ». Bây giờ chàng chỉ luôn luôn kiêm chuyện để hành hạ, để cãi nhau với vợ, mà thực ra như thể chính Ký-Tư cũng chẳng vui sướng gì. Sự cău giận liên tiếp đã biến dần tâm tính chàng trở thành tục tằn, thô lỗ ; cũng như năm tháng đã biến dần tuổi chàng thành cǎn cỗi như tinh chàng.

Nỗi thương chồng trong lòng Mai mỗi lúc một tăng, nàng khẽ để một tay đặt lên má Ký-Tư và cảm rõ thấy những thớ thịt trên má chồng nhão và nhăn dưới lòng bàn tay mịn ấm của nàng. Mai lại càng não lòng, nước mắt nàng lăng lệ trào ra, và bàn tay nàng vô tình nhẹ nhẹ soa trên má chồng. Nhưng

thót nheiên Mai thót người lại vì chọt có cái cảm giác như một người sợ rắn mà lại trông thấy rắn ở cạnh, đã làm tan đi tất cả mọi cảm giác khác của nàng, chỉ vì Ký-Tư vừa nắm tay nàng lôi mạnh như có vẻ muốn kéo vợ về phía mình. Nhưng vì vướng bé Nga nằm giữa nên Ký-Tư phải khẽ ngồi lên để đổi chỗ nằm sát vào vách thành ra Mai nằm ở giữa chồng và con. Ký-Tư vừa cố ôm vợ vào lòng vừa cất tiếng hỏi :

— Minh dậy rồi à ?

Ký-Tư hỏi thế bằng giọng rất dịu nhưng chính vì giọng dịu dàng âu yếm của chàng lúc này khác xa quá với những lời nói dằn vặt, lẩn cẩ tiếng chửi rủa của chàng trong lúc cãi nhau, nên Mai phát ghê sợ. Nàng nghiên răng cố dùng hết sức ây mạnh Ký-Tư ra rồi bật lên khóc và nói :

— Tôi không quên được những lời nói tệ của anh, tôi không quên được những lời anh đã nhiều lần chửi bới tôi.

Rồi Mai vùng dậy chạy ra sân. Còn Ký-Tư sau khi bị vợ bắt ra, vì tự ái của đàn ông, nên thoát đầu lạng người đi vì tức giận, nhưng nhớ tới cảm giác khi Mai đã mơn trớn trên má chàng hồi nãy thi hết giận, lại buồn cười thầm, cho Mai là đàn bà nên tính ưa hờn giận ; chả thế mà nằm soa má chồng, yêu trộm chồng thì chả sao, tối lúc được chồng yêu lại vẫn còn làm bộ.

Lúc Ký-Tư dậy thi Mai đã rửa mặt chải đầu xong, nàng đang đứng rửa cốc chén ở ngoài sân. Ký-Tư cố tình đi qua mặt nàng để cười mím với nàng, cốt ý như nói ngầm với Mai : « Nay người ta đã biết hết rồi còn làm bộ giận mãi ». Không

hiểu sao bỗng nhiên Mai thấy cắn nhở nước bọt, nhưng nàng chờ cho Ký-Tư đi khỏi rồi mới quay mặt lại phía sau mà nhò. Nhưng Mai chọt sợ hãi, vì ra nhận ra rằng nàng vì ghét Ký-Tư mà muốn nhò chử không phải tự nhiên. Mai nhớ ngay đến câu tục ngữ mà khi ghét ai người ta thường nói « Chỉ muốn nhò vào mặt ». Câu tục ngữ đó Mai vẫn nghe từ bé, nhưng tới lúc này nàng bỗng ngần người ra vì thấy đúng quá. Mai cố sức xua đuổi ý nghĩ ghét chồng nhưng không được vì thế nàng lại càng thương chồng. Hai ý nghĩ thương và ghét đó cứ giằng co để làm khổ Mai khiến nàng trở nên oán hận Ký-Tư. Nàng thầm nghĩ : « Giá anh ấy đừng có hay gayne chuyện cãi nhau thì mình đâu có khổ ».



CHƯƠNG V

Hôm nay nhà Đức, chồng Dậu có giỗ ở nhà quê nhưng hai vợ chồng vì bận không về được phu lâm riêng, nhân thế vợ chồng Dậu cũng muốn mời Thân, Khánh và vợ chồng Mai đến ăn cho vui. Thường thường không có việc gì, Dậu cũng

hay bầy ra ăn uống để mấy anh em được họp mặt. Theo thường lệ, Mai vẫn tới sớm để làm bếp phụ với Dậu, nhưng hôm hay đã nǎn giờ chiều Dậu và Khánh đã làm xong cỗ mà mấy anh em đợi mãi vẫn không thấy vợ chồng Mai tới. Dậu bắt đầu sốt ruột hối Khánh lúc đó đang ngồi nói chuyện với Thân, và Đức :

— Khánh có dặn kỹ chị Mai là chị mời anh chị ấy xuống ăn cơm chiều nay không ?

— Có, chị ạ, nhưng lúc em đến thì chị Mai không có nhà, em chỉ dặn anh Tư thôi. Em nói đi nói lại bảo anh Tư thi xuống sau cũng được, nhưng nhẫn chị Mai tới sớm để còn làm mà.

Dứt lời Khánh lại quay nói tiếp với Thân và Đức về chuyện phong trào thành lập các nghiệp đoàn lao động.

Dậu ngắt chuyện bảo Đức :

— Thời đứng lên thắp hương lễ đi minh, rồi cô Mai có xuống còn dọn cơm ăn cho sớm.

Đức bảo vợ :

— Thị mình lễ đi, không có tôi làm minh lại cắn nhẫn tôi như hôm nọ ấy.

Dậu quay nhìn Thân và Khánh nói như để mách Đức, nhưng bằng giọng trách yêu chồng :

— Chứ không à, ai lại hôm nọ em rủ anh ấy đi lễ, lúc vào đền anh ấy lại chắp tay xá tượng Đức ông rồi nóigon lhou lôn : Chào ông.

Thân hỏi :

— Thế thì sao !

— Lại anh nữa, còn hỏi : « Thế sao ». Vào đền chùa thì phải khấn, phải lề cầu chứ lại.

Đức cãi :

— Nhưng tôi có cầu gì đâu, và lại nếu tôi có cầu thì tôi cũng không lề.

Dậu đã bắt đầu đỏ mặt vì tức thât, nàng bảo chồng :

— Nay thôi, nếu anh không tin thì kệ tôi chứ đừng cãi láo.

Đức nói :

— Sao mình bảo thế, nếu tôi không tin thì sao tôi lại chào.

— Anh cứ cãi mãi thế mà nghe được, đến cửa thánh thì phải lề chứ có ai lại chào thánh bao giờ không.

Thân cãi hộ em rể :

— Sao không ? Thí dụ tôi có là thánh thi tôi cũng không muốn cho ai si sụp lề tôi. Chỉ cần thành kính chào là đủ rồi chứ lề nó hạ mặt nhàn cách. Đây này, ở trên trần thi có quan, nếu cô thấy người dân mà đến lậy si sụp ở cửa quan thi cô nghĩ sao ? Còn thánh nếu có thi cũng chỉ là quan trong cõi linh hồn và như thế thi cứ gi phải lề, phải khấn ninh thánh, thánh mới phù hộ, có thanh liêm, có nhân đạo mới hiển thánh được chứ...

Thân đang hăng giờ lý sự, Khánh phải bấm anh rồi đưa mắt nhìn Đức như ra hiệu bảo các anh đừng ai nói nữa, vì thấy Dậu đã tức quá Dậu vừa rơm rớm nước mắt vừa nói :

— Thật ngày trước ở nhà thi có anh già, em già, bây giờ lấy chồng lại thêm chồng cũng già nữa.

Đức cười làm lành :

— Thị ghét của nào trời trao
của ấy mà. Mình có ghét tôi không?

Dậu thầm nước mắt lướm yêu
chồng, rồi đứng lên thấp hương
cúng.

Còn lại Thân, Khánh và Đức.
Thân khẽ hỏi đùa Đức :

— Nay chú vẫn khoe giác ngộ
được nhiều anh em trong nghiệp
đoàn thể sao chú không giác ngộ
cô ấy đi.

Đức cười ha hả rồi đáp nhỏ :

— Điều ấy thì quả tôi bắt tài
anh ạ. Nhưng sao anh không giác
ngộ cho Dậu từ trước khi Dậu lấy
tôi có đúng hơn không?

Khánh cười nói góp :

— A, anh Đức trả lời khá quá!
Các anh cứ nói đi ch襍 em mách
chị Dậu cho.

Rồi cả ba cùng cười lớn.

Mai bế bé Nga cùng đi với Ký-Tư
vào, thấy thế hỏi :

— Gi thế, gi mà mấy anh em
cười thế?

— A chị Mai!

Khánh reo lên rồi đứng dậy bế
bé Nga từ trên tay Mai.

Dậu khấn xong quay ra thấy vợ
chồng Mai đã tới bèn hỏi :

— Sao cô chú lại muộn thế?
Tôi đã tưởng... quên.

Vì biết vợ chồng Mai hay có
chuyện xích mích với nhau nên
Dậu định nói : « Tôi tưởng đã có
chuyện gì » nhưng có mặt Ký-Tư
nên Dậu phải nói « Tôi đã tưởng
quen » vừa nói Dậu vừa đưa mắt
nhìn Mai dò xét. Mai tránh mắt chỉ,
cười đáp :

— Tại em phải giao hàng nhanh
về trễ.

Sự thực tại vì Ký-Tư không
định đi, vì chàng ghét Thân và
Đức. Ghét những buồm họp mệt
với gia đình nhà vợ, và cũng
không thích cho Mai gặp anh em
nàng nữa. Điều này cũng làm cho
Ký-Tư dần vặt Mai luôn mỗi khi
nàng đi về trễ, nếu Ký-Tư không
ghen bong ghen gió gì, thì cũng
nghi là Mai đã về thăm nhà rồi già
thành cãi nhau.

Đức đứng lên mời Ký-Tư ngồi
rồi lầu túu hỏi chuyện. Nhưng Ký
Tư trả lời ít và rất khẽ. Còn Thân
thì đang nghĩ thương Mai. Thân
chắc là Mai lại có chuyện cãi nhau
với chồng, nhưng không hỏi và
không nói gì. Không khí tự nhiên
buồn hẳn đi. Mai tới lúc ăn gần
xong bữa cơm mới lấy lại được
không khí vui vẻ, vì Thân, Đức và
Ký-Tư cùng chênh choáng say
rượu.

NGUYỄN-THỊ-VINH.

(Còn nữa)

THƯƠNG YÊU

Của NGUYỄN-THỊ-VINH

IN LẦN THỨ HAI

SẮP CÓ BẢN

TRƯỜNG GIANG TIỂU THUYẾT
CỦA
NHẤT LINH
XÓM CẦU MỚI



CÔ MÙI
TRUYỆN DÀI

(Tiếp theo)

Siêu và Mùi bước vào nhà thì u già
đã đặt mâm cơm trên phản. Ông
Lang nói với Mùi:

— Con vào lấy cái hũ rượu ra.
Hôm nay thì phải uống rượu chứ.

Mùi hỏi Siêu:

— Anh uống được rượu không?
Rượu của ông Năm Bụng ngon lắm.

Siêu đáp:

— Rượu thì tôi phải uống luôn.
— Thế thì may quá.

Mùi nói thế vì nghĩ đến chỗ mười
chai rượu của ông Năm Bụng đã có
người tiêu thụ. Nàng lè khẽ xách ra
một cái hũ rượu lớn, đặt trước chỗ
Siêu ngồi:

— Chỗ này thì anh uống mấy hôm
hết?

Siêu mỉm cười :

— Không bao giờ hết cả, vì tôi
cố rượu riêng.

— Anh có rượu riêng?

— Rượu tôi tự chế lấy.

Mùi nói :

— Anh cũng như ông Năm Bụng
à?

Mùi thấy Mạch lại gần và mở cái
nút vò rượu ra, hít hít mấy cái, ngâm
như có ý thao về rượu lầm.

— Thứ rượu này không ngon, không
thơm, anh Siêu nhỉ. Rượu này thì
em chưa uống.

Mùi ngạc nhiên nhìn Mạch rồi lại
nhìn Siêu; anh thì ngại rượu và tự
chế lấy rượu uống, em thì mới một
tý tuổi đâu mà cung dã biết uống
rượu và sành sỏi về rượu rồi.

Mọi người lại ngồi quanh mâm.
Mạch nhất định đòi ngồi gần Triết
và đặt dùi mình lên dùi Triết. Tay
nó nhắc dùa lên, lại đặt xuống đến
bốn năm lượt mà chưa thấy ai bắt đầu
ăn cả. Ông Lang, Mùi và Siêu còn
bận rót rượu mời lẫn nhau. Bà Cai
nhìn thấy rượu, cười khì rồi bảo Mùi:

— Rượu cốt nhắc của lão Bèc-nà
râu xóm đấy.

Nhưng bà Cai không đòi uống
mà cũng không ai dám mời bà uống.
Mùi thì lần đầu tiên uống rượu nên
chỉ nhấp một tí. Nhưng mỗi lần uống
thêm một hym nàng lại uống nhiều
thêm một ít, và cốc nàng lại cạn trước
cốc của ông Lang và Siêu. Mùi lại
dưa cốc đ𝐞 Siêu rót cốc thứ hai. Mùi
ngâm nghĩ :

— Rượu uống cũng không say lắm.
Ngon là dǎng khác.

Mùi cầm cái cốc, xoay xoay trong
tay rồi bồng nhiên nàng ngồi dậy
một lúc ngắm nghẽ và mỉm cười mỉm
mình, đưa cốc lên miệng uống một
hơi cạn. Mặt nàng không đỏ lúm
chỉ hơi ửng hồng ở hai gò má. Ông
Lang ngạc nhiên nhìn Mùi nói :

— Con tôi uống được rượu.

Mùi thấy trong người nhẹ nhõm
một cách khoan khoái, nhưng say thì
chắc chưa say lắm. Nàng không hiểu
tại sao cụ Huế hai môi bừa uống có
một chén nhỏ cũng đủ say được. Mùi
ăn ngon miệng lắm. Nàng nhận thấy
mình vui vẻ hẳn lên, nói nhiều hơn lúc
thường, hay pha trò, ai nói câu gì
cũng thấy buồn cười và gấp đồ ăn
đã khó hơn lúc trước nhưng nàng vẫn
nhận thấy mình còn tinh.

Mùi bạo dạn hơn và có lúc nhìn lâu
vào mắt Siêu và mỉm cười. Nàng lại
giờ cốc lên trước mặt Siêu gật gật
mấy cái làm hiệu để Siêu rót. Cái hũ
rượu nặng lầm nàng nghĩ lúc đó khó
lòng bê nồi lên. Siêu đã say, cũng cỗ
bê hũ vui vẻ rót rượu cho Mùi. Ông
Lang uống đã say mềm nên sẵn sàng
chiều con gái :

— Uống được rượu thì cứ uống.

Mùi lại uống một hơi cạn. Mùi
thấy mình say thế là vừa lầm, nhưng
nàng lại giờ cốc lên chờ Siêu rót cốc
thứ tư. Cốc ấy Mùi uống thong thả.

Chỉ có Triết và Mạch không uống
rượu nên rõ là cả ba người đều
say rượu cả ba. Mâm cơm vì thế chia
làm ba tốp, sống ba thế giới. Ông
Lang, Siêu và Mùi vào một tốp.
Triết và Mạch vừa nói truyện vừa

gắp thịt gà mời lần nhau ăn, cũng như tốp thứ nhất mời lần nhau uống. Và tốp thứ ba chỉ có mình bà Cai ; bà đã ăn xong cơm và ngồi lâm bầm nói truyện một mình. Cá mâm tiếng nói ồn ào như cái chợ, nhưng vì người nào cũng nói khẽ nên ồn ào như một cái chợ ở得很 xa. Còn một tốp thứ tư nữa, nhưng ở ngoài mâm là u già. U không nói gì và cũng không cười. Nghé bà Cai lâm bầm nói truyện một mình, trông thấy Mùi uống bốn chén rượu một hơi cạn mà mặt không đỏ. Siêu mới uống có một góc chén mà mặt đỏ gay như mặt trời và nhìn Mạch Triết mời mọc nhau trình trọng như hai ông cụ rồi think thoảng Mạch lại rút tóc, véo tai Triết, Triết lại chốc chốc bỏ cả đầu xuống mâm dầm một cái mạnh vào hông Mạch trưởng như đến ợ cả cơm ra, những cảnh ấy đáng buồn cười nhưng u thì u chỉ thấy buồn. U già ở nuôi yú cho Mùi rồi ở hầu hạ nhà ông Lang trong gần hai mươi năm. Năm ông Cai đi Hải-phòng và ông Lang vì cháy nhà ông phải rời đi thì chồng u mất và hai đứa con u cũng bị lên đậu chết cả hai. Cái cảnh nhà ông Lang và ông Cai đoàn tụ sau sáu bảy năm cách biệt làm u mãi lòng nhớ đến chồng con đã khuất và tủi cho thân già cô độc.

Mùi nhìn u già nói :

— U già vào đây mà uống rượu luôn thè.

Những lúc khác thì u không dám ngồi như thế và u cũng không thích nữa. U nghiện rượu và may hôm nào Mùi cũng mang rượu nên U không mất tiền mua chỉ uống chỗ rượu cũng thừa cũng đòn, và bao giờ U

cũng chỉ uống lúc trước khi đi ngủ. Nhưng hôm nay Mùi gọi U gần như bắt buộc và U cũng muốn uống một cốc cho khuây khoả nên ngồi ghé ở bên phản và giơ cốc cho Siêu rót rượu.

Ăn cơm xong, Mùi mới nhận thấy là mình đã say. Những việc gì mọi đêm nàng vẫn quen làm trước khi đi ngủ như thấp hưng thay nước ở bàn thờ, đem hòa lò, cùi than và ấm nước, để cha nàng mai dậy có sẵn pha chè thì nàng vẫn đủ trí sáng suốt, mà làm dễ dàng, còn những việc mới về bà Cai hay Siêu thì nàng thấy rất bối rối. Nàng cố định thần nghĩ mãi xem u già đã lấy nước cho bà Cai rửa mặt chưa nhưng nghĩ không ra, hai cái chǎn cuốn đem về nàng cũng nghĩ mãi không nhớ là Bé đê đâu; chính lúc nghĩ xem hai gói chǎn đê đâu thì hai gói chǎn đặt ngay sau lưng nàng. Một lúc sau quay lại Mùi mới nhìn thấy. Mùi càng cố giữ không nói nhiều vì đã thấy lười đáo lại. Đoán là mọi người đã đi ngủ, Mùi tắt đèn và vừa đắp xong được chǎn thì Mùi thấy rõ ràng là nếu chậm thêm một lúc thì tất là nàng mê man không biết gì nữa. Mùi thấy người mình như bay bồng lên trần nhà rồi lại rơi dần dần xuống đất, và lúc nào nàng cũng tưởng nàng sắp sửa ngất đi. Đồ đạc và tường nhà mắt nàng không trông thấy nhưng nàng có cái cảm tưởng là chúng nó chạy vùn vụt và nghiêng nghiêng về một chiều. Nếu nàng chớp mắt mấy cái thì chúng nó lại đứng yên một lúc rồi lại bắt đầu chạy vùn vụt.

Ở giường bên, chỗ Triết vẫn nằm một mình thì đêm ấy nằm ba người. Siêu nằm ngoài và bảo Triết nằm

giữa để tránh những cái đập chân
đấm tay của Mạch. Mạch lần đầu tiên
nằm ngủ không đèn nên có cái cảm
tưởng như nằm trong mực đen.
Nhưng không sao vì đêm ấy nó được
gối đầu tay Triết, dưới hai chân và
bên cạnh sườn lại có gối ôm đè dựa;
Mạch rất phục Triết vì cái cách để
thật nhiều gối, êm và dễ ngủ ghê. Nó
hỏi Triết :

— Anh này, ông Năm Bụng là ông
gì thế?

Triết đương thiu thiu sợ mất giấc
ngủ đáp :

— Ngủ đi, hỏi mai. Mai đi xem
ông Năm Bụng.

Nghe cái tên kỳ khôi ấy, Mạch
cứ tưởng tượng ông Năm Bụng có
năm cái bụng và giống như ông Ba
bị chín quai mười hai con mắt hay
bắt trẻ con. Mạch lại đoán ông Năm
Bụng đầy một bụng rượu và phun vào
trẻ con cho say mê để bắt đi. Giờ
lại thấy Triết nói đi xem ông ta,
chắc ông ta lạ lùng kỳ quái lắm.

— Và Mạch thiu thiu với cái hy
vọng đêm được nghe bướm bướm
ma nói truyện và sáng ra được xem
ông Năm Bụng.

VII

Đối với Mạch thì buổi sáng này
là buổi sáng đầu tiên ở nhà quê.
Mạch chạy ra vườn sau, tuy còn mây
trắng phủ khắp trời nhưng mưa đã
tạnh hẳn. Mạch thấy không khí khác
hẳn ở tỉnh, nó hít thở mấy cái
và vì không khí trong và nhẹ quá nó
có cái cảm giác như là không khí ở
nhà quê có mùi (Mạch tưởng thế là
vì không khí ở nhà quê có mùi thật).

Mạch dừng lại ở vườn rau nhìn
những lá cải xanh, nhìn những cây



thìa-là long lanh nước mưa, những
bông hoa cải cúc vàng, và những con
bướm trắng chập chờn trên hoa.
Mạch lại ngắm cả những cành lá
khoai lang, những mầm hành và
những sợi rơm nằm dẹp trên đất.
Cái gì cũng như mới mẻ, sạch sẽ.
Mùi nước giải, mùi chuồng lợn đưa
thoảng qua mũi, Mạch thấy là những
mùi nhẹ nhẹ, không phải là một mùi
thơm gì nhưng nó cũng cổ hin hit
mái để ngửi rõ hơn và thấy là những
mùi ngửi để chịu lắm. Mạch đi ra bờ
ao chỗ có dống bèo u già đã thái
nhỏ để chốc nứa nấu cho lợn ăn.
Mạch không biết là bèo để làm gì
nhưng thấy cái mùi thơm hăng hăng
nó cuộn xuống sát vào dống bèo đánh
mũi ngửi. Thấy mùi bèo ngọt ngọt,
Mạch yên trí là để cho người ăn, và
chốc nứa chắc Mạch sẽ được ăn chí
lá ấy.

Lúc đó Mạch mới nhớ là ra vườn đi giải mà vì mài ngâm nên quên bẵng đi mất. Nó đến chỗ phía chuồng lợn, đứng dài vào chỗ khóm thái lì, trên những bông hoa xanh biếc. Nó nghịch tưới nước giải cho trúng vào từng bông hoa một và tưới cho đủ hết các bông hoa và định bụng sáng nào cũng ra đây đứng dài và tưới vào hoa như thế cho thích. Mạch thấy hoa thái lì xanh biếc đẹp thế mà sao nó lại không quý.

Lúc trở về đi qua bờ nước Mạch nhìn thấy mấy cây mộc. Có bao nhiêu hoa Mạch hái tất cả. Nó trở vào buồng dưa hoa cho Siêu :

— Anh tha hồ ướp chè mạn. Chè mạn ướp sen của anh mùi nó làm sao ấy ; đây này thơm lắm.

Nói đến đây Mạch mới sực nghĩ ra là mùi chè mạn sen của anh nó hơi giống mùi chuồng lợn lúc này người thì cũng dễ chịu nhưng không phải là một mùi thơm của nước chè. Câu nói của Mạch làm Siêu khó chịu ; lần ướp chè mạn với thứ thuốc chế ra sau cùng, Siêu uống và ngâm nghĩ cõi tưởng tượng cho nó giống mùi hoa sen và thấy nó cũng hơi giống mùi hoa sen ; chàng đưa cho Mạch uống thử và Mạch cũng bảo là thơm. Nhưng Siêu mang máng thấy mùi thuốc ướp vẫn có cái gì khang khác mùi hoa sen và uống vào lại thấy hơi lợn giọng. Câu nói thực thà của Mạch hôm nay làm chàng nhận ra rõ là thứ thuốc mới chế của chàng chỉ giống mùi hoa sen ở mỗi một chỗ là chàng cho nó giống mùi hoa sen.

Mùi dương đứng xếp lại chăn gối ở giường Triết chợt nhìn thấy chỗ hoa mộc Mạch đặt ở trước mặt Siêu và giật mình đến thoát một cái :

— Chết tôi rồi.

Nàng hạ giọng bảo Mạch :

— Chú đã bảo đừng đứng vào những cái gì của chú, sao anh không nghe lời.

Mạch nói :

— Thế nhưng em biết thế nào cái gì là của chú, cái gì không là của chú.

— Ở đây cái gì cũng là của chú cả.

Mạch mỉm cười nói một mình :

— Phiền nhỉ.

Triết cắp sách rồi kéo áo Mạch :

— Thôi đi kéo ở nhà cứ lấy máy mai. Đi xem ông Năm Bụng với đi xem trường học.

Chàng dưa Mạch đi tắt qua cánh đồng ra cuối phố Xóm Cầu Mới. Đến trước cửa nhà ông Năm, Triết bảo Mạch đứng lại và cả hai người nhìn vào trong. Ông Năm Bụng lúc đó ngồi ở phản giữa nhà. Triết bảo khẽ Mạch :

— Đấy ông Năm Bụng đấy.

Mạch làm bầm :

— Trông ông ấy y như người.

Ông Năm Bụng thấy hai người đứng thì thăm ở trước cửa, vội hỏi to :

— Có việc gì thế cậu Triết ? Cậu vào đây.

Triết và Mạch đi vào nhà.

— Thưa ông, đây là người anh họ tôi mới ở Hải Phòng về Xóm hôm qua. Tôi đưa anh ấy đi xem phố.

Ông Năm Bụng hỏi Mạch :

— Cậu đã đi học chưa ?

— Thưa ông đi học rồi.

— Thế thì tốt, cậu học lớp mấy ?

— Thưa ông lớp tư.

Mạch không thấy ông Năm. Bụng có gì lạ nữa. Ông chỉ là một người mà lại là một người hiền lành nữa. Mạch định bụng sẽ đến đây luôn để nói chuyện với ông vì mới trông Mạch đã thấy thích và muốn được nghịch bộ râu xồm và rậm của ông ta.

Lúc hai người đến trường học thì vừa sắp đến giờ. Học trò đến đã đông. Mạch thấy quả tim hồi hộp như chính hôm ấy Mạch phải vào lớp học lần đầu tiên. Biết là trước sau rồi cũng phải đi học, Mạch chú ý nhìn các ông giáo xem các ông ấy ác hay hiền. Các ông giáo lúc đó đương đứng nói chuyện ở hiên. Mạch thấy một ông đứng tựa đầu vào cửa, một chân gấp lại và đặt chéo sang chân kia, một ông cho hai tay vào áo ba-đờ-suy vừa nói chuyện vừa mở hai vạt áo thật rộng rồi khép lại, mở ra và trong lúc đó kiêng chân trên mũi giày dứa người ra dằng trước, rồi lại kiêng chân trên gó giày dứa người ra dằng sau,

còn
ông giáo
thứ ba thì
đứng
khoanh
tay, bàn
tay phải
đặt ở
dưới cằm
cố vẻ suy
nghĩ,
thịnh
thoảng
ông lại
quặt bàn
tay phải
xuống đe
xem giờ
ở chiếc
dồng hồ

đeo tay. Mạch biết đây là ông giáo dày lớp nhất. Mạch thấy từng ông giáo một thi không ông giáo nào giống ông nào, nhưng trông cả toàn thể các ông giáo ở đây cũng giống như hết các ông giáo ở Hải-Phòng. Các ông bao giờ cũng dừng tách riêng hẳn đám học trò, nghiêm trang, cười nói nhưng không bao giờ cười to thành tiếng, và cứ chỉ lúc nói chuyện của các ông giáo trường nhà quê cũng không khác gì các ông giáo ở trường Mạch học trên tinh.

Học trò đã vào lớp hết chỉ còn một mình Mạch đứng ở giữa sân vắng. Mạch thấy chung quanh mình yên tĩnh hẳn và nghe rõ tiếng chim hót ở bụi tre cạnh trường; Mạch đưa mắt tìm xem Triết ngồi đâu nhưng không tìm thấy. Nhìn bóng các học trò ngồi yên lặng và nghe tiếng ông giáo nói vang trong lớp học, lẫn với tiếng chim ở ngoài. Mạch tự nhiên thấy hơi buồn.



Ở bến thuyền Xóm Cầu Mới, đồ dạc đã dọn lên đê ngòn ngang trên bờ sông. Trời đã hửng nắng và giờ nồng thổi man mát như trong những ngày sắp trở sang hè. Mùi chạy đi chạy lại sai bảo người khuân vác đồ đạc, và Siêu thì ngồi trên cái rễ cây dưới gốc đa ung dung như người không có việc gì ra đứng ngắm trời ngắm đất. Lúc mới ra thuyền dọn đồ Siêu cũng cố hoạt động chạy đi chạy lại loảng quăng nhưng sau thấy việc gì Mùi cũng thao và nhanh nhẹn hơn, Siêu nhận thấy mình là một người thừa và loảng quăng làm chì thêm vướng chân người khác, chàng nghĩ không gì tốt hơn là ngồi yên. Vả lại bao giờ cũng thế dọn nhà là một công việc mà Siêu thấy ngại hết sức. Chàng không phải ngại vì khuân vác mệt nhọc hay sợ mất đồ đạc. Nếu chỉ có một mình mình với đồ đạc thì chàng có thể dọn cả ngày không sao. Chàng ngại nhất là vì có những người đến khuân vác và những người đến xem. Chàng ngượng lắm khi thấy họ sở hay nhìn vào cả những đồ vật lặt vặt và thân mật nhất trong nhà mình, cái chậu rửa bát, cái giỏ đựng dưa, cái bô đi giải, hay cái chiếu rách, cái nồi đồng đã méo mó.

Khó chịu nhất là đối đầu với những người khuân vác thuê. Thấy thuyền đậu ở xa bến chàng khó chịu vì những lời nói than phiền của những người đầy xe hơn cả những người phải khó chịu đầy xe xa thêm một quãng dài. Lúc mặc cả thuê dọn, họ đòi tấm hào, chàng nhất định chỉ trả sáu hào một lúc lâu lắm rồi mới chịu, nhưng lại trả tấm hào như số họ đòi, làm thế để sau họ khỏi đòi thêm nữa. Giá sáu hào chàng cũng biết đắt lắm rồi. Thế mà đến bến họ lại đòi thêm

hai hào nữa. Giá không có cái mưu mẹo nói sáu hào để chịu trả tấm hào thì chàng dành lòng trả họ thêm, nhưng đã chờ rồi mà họ còn đòi thêm thì chàng thấy họ làm quá, bắt nạt mình một cách vô lý và chàng thấy giận ú lên cõi, cãi nhau với họ một hồi, và sau cùng cũng phải trả cho họ thêm hai hào. Siêu thắc những tai nạn lớn trong đời như việc nhà bị phá sản, cha bỏ trốn, mẹ điên làm chàng đau khổ thật nhưng đau khổ ấy còn có lý; những việc lặt vặt vì không có lý gì cả nên làm chàng khó chịu và chàng bức mình lại khó chịu với chính mình tại sao tự nhiên lại giận uất lên được vì những việc không đâu ấy. Nhưng Siêu nghĩ không thể đời được lòng mình chỉ có một cách là hết sức tránh không để xảy ra. Cũng vì thế chàng ra ngồi ở gốc cây đa, đã có Mùi thì dễ mặc Mùi dọn nhà hộ mình.

Siêu cũng không khỏi ngạc nhiên về cách cư xử và lời ăn tiếng nói của Mùi đối với mọi người dọn đồ; ai cũng vui vẻ tươi cười và không thấy đà động gì đến việc tiền nong cả. Siêu đương ngồi thấy một người mặc áo dài và nhiều chỗ, đầu chít khăn xếp đã rách hở cả lằn giấy lót, đến gần chỗ Mùi đứng vái Mùi rồi nhìn đồ đạc cười hở cả lối trên, miệng nói suýt soa như người khấn Phật :

— Đồ đạc đâu mà lầm thế này. Lại có cả giường tây, ghế tàu.

Rồi Siêu thấy người ấy đến mìn nắp cái bô đi giải nhìn vào trong, đặt nắp lại, mồm lầm bầm :

— Hắn nồi cơm tây có khác.

Vừa nói vừa vái luôn cái bô đi giải mẩy cái, làm Siêu không thể nhìn được cười. Người ấy nghe tiếng cười, quay lại nhìn thấy Siêu vội quay lại chắp tay vái Siêu mẩy cái như vừa vái cái bô đi giải :

— Bầm cậu mới về.

Tiếng hơi thân mật như quen biết chàng từ lâu và có vẻ cung kính như đã biết rõ chàng là ai. Siêu định hỏi người ấy là ai thì người ấy đã đón trước :

— Bầm cậu, cháu đây. Bút. Đề hôm nào cháu vào hát mừng cậu. Giọng hát khàn rồi; khàn khàn như tiếng vịt đực nhưng cậu muốn nghe giọng nào cháu cũng xin hát hầu cậu nghe.

Siêu nhìn đê cố tìm xem bác Bút có say rượu không nhưng không sao biết được bác ta say hay không say. Mấy thì không say nhưng lời nói thì rõ ràng là lời nói một người say rượu, Mùi đến kéo áo bác Bút :

— Hát với hỏng gì. Ra khuân hộ người ta đi.

Bác Bút ngửa đầu ra đằng sau, hai vai co lên và cười hì hì ở trong cõi họng nhẹ cà lợi trên như có vẻ sung sướng lắm. Một lúc sau, bác ta đứng chỉ chỗ, sai Nhô vác cái này, bảo bác Lê vác cái khác, dặn dò cẩn thận chỉ bảo cách thức và ngăn cản trẻ con đang xem không được sờ mó như chính bác là chủ nhân hết cả đồ đặc ấy. Bác không hề dùng tay khuân vác một cái gì cả, bác vô tình thành ra làm tranh hết cả công việc của Mùi. Thấy mình không có công việc gì làm nữa, Mùi đến đứng cạnh Siêu :

— Dọn lèn mới thấy là nhiều đồ đặc. Anh cũng có tính cẩn thận như em, cả cối giã vững và để nồi cũng đem đi.

Sự thực Siêu chẳng muốn đem mọi thứ gì hết trừ cái hộp sách và hộp đựng các chất thuốc hóa học. Chỉ có một mình không thể nào định đoạt được cái nào bỏ lại, cái nào đem đi, chàng bảo những người phu yếu thuê đem hết cả không bỏ lại một cái gì cả. Như thế đỡ phải nghĩ ngồi mà lại tiện ; lúc dọn xong chỉ nhìn qua một lượt cũng đủ biết chắc là không bỏ quên một thứ gì. Nhưng Siêu không nói sự thực ra ; chàng chỉ mỉm cười nhè nhẹ lấy lời khen của Mùi cho mình là người chỉ li cần thận. Chàng nhìn Mùi đứng ngoài nắng trán lấm tấm mồ hôi, và hai gò má đỏ hồng ;

— Cô làm hộ lúc nay chắc một lắm. Sao cô không ngồi vào bóng mát nghỉ một lúc đã. Giời mùa đông mà nóng như mùa hè. Cây da cao quý thành ra bóng mát lạ.

Mùi ngồi xuống cạnh Siêu nói :

— Đằng sau lưng anh ông Ninh-Ký đương chõ mặt nhìn chúng mình. Ông ấy em vẫn gọi là cái cậu tóc tiên. Nhưng anh đừng quay mặt nhìn ngay, họ biết là mình nói đến họ.

Một lúc sau, Siêu lấy tay che miệng, quay mặt ra phía sau, vờ ho lên mấy tiếng và nhìn được mặt Ông Ninh-Ký mà chàng cũng thấy giống một cái cậu tóc tiên. Rồi Mùi nói truyện về ông Ninh-Ký nhưng không nói với Siêu là ông Ninh-Ký có ý hỏi nàng làm vợ. Một lúc sau Siêu đã biết hết cả mọi người ở trong xóm, ấp cụ án và ở làng Hàn. Cứ mỗi lần

nói đến nhà nào có trẻ con đi học hay sắp đến tuổi đi học thì Mùi lại bảo chàng :

— Thoang thả anh đến chơi họ.

Siêu gật gật nhưng trong trí mới nghĩ đến chỗ đó chàng cũng đã thấy phiền ngại rồi. Chàng thấy phục ông giáo Đông về cái chỗ thích đến bất cứ nhà ai và vì phục nên Siêu thấy mình ghét ông giáo Đông tệ mắng đầu chưa biết mặt ông ta. Chàng cất tiếng nói với Mùi :

— Tôi không thích ông giáo Đông, ông ấy có lầm cách lầm. Mà có một cách chính của ông ta là hình như dì lừa người. Tôi sẽ tìm ra và ông giáo Đông sẽ ngồi tù.

Mùi nhìn Siêu và lấy làm phục ; Siêu đã đi học ở Hà-nội mấy năm chắc là thạo về lệ luật lầm. Có Siêu ở gần, xảy ra truyện gì Mùi cũng không sợ nữa. Nghe Siêu nói, Mùi cũng thấy ông giáo Đông là một người gian giảo như bà chủ nhật trình và đáng bỏ tù. Mùi bảo Siêu :

— Anh nên tìm được cách bỏ tù ông giáo Đông thì dân vùng này sẽ phục anh lầm và anh sẽ có vô số học trò. À, em chưa bảo anh là bên phố phủ ông ấy cũng có nhà nữa, nhà nào đó đặc cũng bày biện sang trọng và người ta nói ông ấy đi hát nhà trò luôn. Tiền đâu ra lầm thế.

Rồi hai người ngồi bàn về cách thức làm thế nào để bỏ tù ông giáo Đông. Trước hết, Siêu giảng nghĩa cho Mùi biết về các hội buôn, cách thức lập hội, có những loại hội gì và nói nhiều hơn về các hội để dành tiền. Mùi chăm chú nghe vì lần đầu tiên chưa có người giảng cho rành

rọt về những việc mà Mùi chỉ biết lờ mờ. Böyle giờ nàng đã rõ hết công việc của hội công ích để dành tiền. Mùi cũng bắt đầu thấy kinh-tế-học là một thứ thần diệu và người đã nghĩ ra làm việc lập hội để dành tiền phải là một người giỏi lắm.

Hai người mãi nói truyện quên hẳn việc dọn đồ dạc. Bác Bút phải đến nhắc :

— Cô Mùi, đồ dạc dọn hết rồi, không mất vỡ một cái nào cả.

Rồi bác vái cả hai người, đi về phía phố, đầu cúi xuống và nhẹ lời như du dương cười với những hòn sỏi, những khóm cỏ dưới chân, Siêu hỏi Mùi :

— Ngày sau không trả tiền bác ta.

Mùi nói :

— Không cần.

— Ở nhà quê thế tiện nhỉ. Đó phải mặc cả, mà nghe cái nhau đắt rẻ đến khó chịu.

Mùi giảng giải :

— Trả bằng cách khác. Bác ta không bao giờ lấy tiền của ai cả. Khi nào nhà có giỗ tết, bác ta đến ăn cỗ, uống rượu.

— Lúc nãy bác ta nói hát là hát gì thế ?

— Hát chèo.

Hai người cùng đứng lên để về nhà bày biện. Mùi vừa đi vừa nói cho Siêu biết về đời bác Bút. Hai vợ chồng trước làm nghề hát chèo nhưng bị vỡ tiếng phải bỏ nghề dưa nhau đến ở cuối chợ. Hai vợ chồng bác nghèo lầm ; bác Bút gieó nuôi gà

chắn vit nên suốt ngày hay ở ngoài đồng cõi và cũng may cho mọi người vì bác khó tính lắm, hay cà khịa cãi nhau với bất cứ một ai. Bác Bút giai thì suốt ngày đi hết nhà nọ đến nhà kia. Trước bác đi kéo xe nhưng bây giờ sức yếu phải nghỉ. Bác có đứa con trai nhưng từ khi đứa con mất thì người ta bảo bác hóa điên. Sự thực bác cũng không điên gì. Bác chỉ vui tính quá một tí thôi như là lúc nào cũng say rượu. Nhà ai có công việc thì bác đến làm giúp ; bác cũng không giúp gì được nhiều vì bác không biết làm công việc gì cả nhưng bác có cái tài là ở bất cứ nhà nào từ nhà sang trọng như cụ Hường cụ Đốc cho đến nhà nghèo cùng đinh, ở đâu bác cũng đứng vào địa vị một người nhà và cư xử đúng với địa vị mình. Bác lại được cái rất lương thiện, không tơ hào của ai một tí gì. Vì vậy bác đến nhà ai cũng lợt và được người ta ưa. Quanh vùng này, bác ta đều quen và nhớ cả ngày giỗ lớn giỗ bé của từng nhà một. Bác tuy nghèo mà thành quanh năm ngày tháng được ăn cỗ và uống rượu. Ít khi lấm, nhưng nếu hôm nào buổi chiều phải ăn cơm nhà thì bác Bút gái thè nào cũng mua rượu và cả bác Bút gái hôm đó cũng uống rượu. Thế rồi hai vợ chồng say diễn trò ngay ở trước cửa nhà và trẻ con đến xem đồng lăm. Mùi cười nói với Siêu :

— Em cũng đến nghe một lần. Hay và vui đáo dề. Đúng đến chồ... chồ gì em cũng chẳng rõ, bác gái vừa hát vừa khóc mà bác khóc thật, nước mắt chảy giòng giòng trông vừa thảm hại vừa buồn cười. Thành thử em cũng vừa cười vừa khóc theo bác ta, không nhịn được.

VIII

Từ hôm về xóm, Siêu không động gì đến việc làm nhà. Một là mới về làm nhà ngay, thiên hạ họ ai biết là mình có tiền, hai là ở riêng chàng sẽ phải bận bịu về bao nhiêu công việc vô ích mất cả thì giờ nghiên cứu, và câu cá. Ở đây có Mùi trưởng nom săn sóc đủ hết mọi thứ Siêu thấy dễ chịu lắm. Mùi đã lấy cái phên dại che một phía hiên nhà thờ để Siêu kê một cái giường ngủ và đề sách và cùng các chai lọ đựng các chất hóa học. Đêm nằm ngủ, giờ thời vụ vẫn tuy có lạnh đôi chút nhưng từ xưa đến nay bao giờ Siêu cũng không sống ở hiên, và lại ở chỗ ấy khuất và yên tĩnh chàng không bị ai quấy rầy cả. Hai bữa cơm chàng ra ăn rồi lại trở về hiên làm việc. Siêu cũng chưa lần nào ra đến phố. Vì chưa có nhà rộng nên việc dậy học tư cũng tạm gác lại. Có làm nhà, Siêu nghĩ cũng không nên ra mặt, phải làm như chính Mùi đứng ra làm nhà rồi cho chàng thuê lại. Nghĩ thế Siêu tưởng như việc làm nhà hoàn toàn là việc của Mùi, khi nào nàng thấy cần làm thì nàng làm. Thấy cả đến Mùi cũng không nhắc gì đến việc làm nhà, Siêu lấy làm lạ nhưng chàng cũng tránh không hỏi.

Mùi cũng thấy việc làm nhà ngay là nguy hiểm ; cho dầu là nàng đứng ra làm nữa. Nàng có nói truyện với ông Lang và ông Làng cũng cho thế là phải. Ông phiền hết sức khi thấy Siêu kê đồ đặc cần thận như là ở đây suốt cả đời. Ông bảo Siêu cho Mạch đi học ngay di không ở nhà máy, nhưng Siêu vì thấy ngại việc đưa em sang gấp ông đốc trưởng nên

trù trù và mỗi lần ông Lang nhắc tới chàng lại khát ông Lang như là người khát nợ.

Thấy Siêu mãi không ra phố để xem xét vì việc dậy học tư, Mùi nhắc:

— Thỉnh thoảng anh ra phố một tí.

Siêu hỏi :

— Đề làm gì ?

— Anh quên truyện dậy học tư à ?

Siêu cười :

— Cô không có óc thực tế tí nào. Đá có nhà đâu mà dạy học.

— Nhưng ít ra cũng cần phải xem xét. Đi chơi mỗi nhà một tí làm quen trước với họ.

— Ủ thì đi, nhưng cần gì phải vậy. Bây giờ gần tết tôi phải cố chế ít chè mạn sen uống và làm pháo đốt.

Mùi vui sướng :

— Anh cũng làm được pháo thật à ?

— Tôi làm được đủ các thứ pháo, pháo tràng, pháo tép, pháo chuột, pháo xiết, pháo quay, pháo thăng thiêng. Rồi cô xem.

— Phải đấy, anh có làm pháo bán về dịp tết chắc được vô khối tiền.

Mieng nói vậy nhưng trong lòng thì Mùi không tin Siêu có tài làm được pháo. Dẫu sao nàng cũng hỏi Siêu về cách thức làm pháo và hai người lại nói truyện về pháo quên cả việc dậy học tư. Mùi thấy Siêu nói về cách thức làm các thứ pháo thao như đã làm qua nhiều lần lắm rồi ; thứ thuốc nào bao nhiêu lạng, giấy gói

thế nào, dây tết ra sao, ranh mạch rõ ràng đến nỗi nghe xong Mùi tưởng mình cũng có thể làm được pháo dễ dàng như không.

Siêu nói :

— Làm pháo không khó gì. Cái khó nhất là mình phải làm cho tan xác. Pháo Tàu đốt, xác pháo cứ tan vụn ra từng miếng nhỏ và đều, trông đẹp mắt. Pháo ta làm lúc đốt còn nguyên cả vỏ. Nhưng tôi cũng sẽ có cách chế xác pháo tan đều như pháo Tàu. Tết này cô sẽ xem — Nếu làm được thì sang năm giàu to.

— Thế à anh ? Thích nhỉ.

Mùi cười hóm hỉnh, Siêu nhìn Mùi và thấy Mùi không có vẻ gì tin mình cả.

— Rồi cô xem, sang năm thì giàu to. VỚI LẠI, xác pháo tan không cần bằng mũi khói pháo. Mùi khói pháo ta ngửi khét như thuốc súng, khói pháo Tàu ngửi thơm như nước hoa

— À lại còn nước hoa nữa chế được nước hoa Cô Ty thì giàu hơn cả ông Ký Bưởi.

Mùi hỏi :

— Ông Ký Bưởi là ông nào ?

Siêu đáp :

— Ông Ký Bưởi là ai không cần, chỉ biết ông ấy giàu chỉ vì ông đã có tài khai được mỏ và đóng được tàu thủy. Nếu bây giờ mình làm được khói pháo thành thơm thì...

Mùi ngắt lời :

— Anh thông thả đâ. Anh đương nói truyện khói pháo tai sao tự nhiên bỏ sang nước hoa và ông Ký Bưởi.

Siêu bật lên cười :

— Thời bấy giờ tạm gác nước hoa và ông Ký Bưởi lại. Tôi đã tìm được cớ vì sao khói pháo Tàu thơm. Cô cho vào thuốc pháo một ít Sulfure de Potassium.

Mùi lầm bầm nhắc lại :

— Phèn phèn đờ bồ tát son. Có cả Bồ tát nghe như tên niệm phật ấy nha.

Nàng lại hỏi Siêu :

— Anh nhắc lại thong thả cho em nghe.

Siêu nhắc lại và Mùi lầm bầm nhắc lại hai ba lần. Bỗng Siêu giật mình nói :

— Nay, đừng có nói ra cho ông giáo Đông biết đấy !

Mùi cười :

— Sao anh lại nghĩ là em định bảo ông giáo Đông.

— Tôi sợ cô tướng Suyn fuya đờ pô tát siom cũng như ông Hom-Be. Ông Hom-Be khác. Nếu ông giáo Đông biết được cách này thì ông ấy sẽ giàu to. Có khi chẳng bao giờ biết được nó là chất gì nhưng đối với mọi người nó là một chất rất thường. Cái khó là phải nghĩ ra. Cô xem như quả trứng của ông Kha-luân-Bố, để thế mà không ai nghĩ ra.

Mùi hỏi :

— Quả trứng gì ?

— Cô không biết à ? Bây giờ cô muốn đề một quả trứng đứng dựng trên đĩa, cô làm thế nào ?

— Em chẳng bao giờ đề nó đứng cả. Đề nó nằm tiện hơn.

Siêu cười nói :

— Cô ngó ngần lầm, đây là nai thí dụ thế. Ông Kha-luân-Bố ông ấy ăn mạnh cho dầu quả trứng hép đi một tí thì là quả trứng đứng được. Đề lầm nhưng phải nghĩ ra.

— Nhưng ông Kha-luân-Bố nai mà lầm thần thế. Đề quả trứng đứng đề làm gì đề nó vỡ ra như thế.

— Cô chẳng hiểu một tí gì về lịch sử cả. Hôm nào tôi phải giảng cho cô nghe. Ông Kha-luân-Bố đã tìm ra được châu Mỹ. Thời bấy giờ lấy một thí dụ gần hơn. Cô xem như cái kim băng... rất dễ nhưng người đầu tiên đã nghĩ ra cái kim đó, người ấy giàu bạc vạn ngay.

Mùi thì cố sức nhưng vẫn chưa hiểu tại sao ông Kha-luân-Bố vì đã được quả trứng đứng mà lại tìm ra được châu Mỹ. Nàng thấy chính đầu óc Siêu không có thứ tự gì cả ; nói truyện có một lúc mà từ xác pháo, khói pháo, nhảy sang nước hoa và ông Ký Bưởi nhảy đến quả trứng và cái ghim băng. Nàng mỉm cười một cách sung sướng, vì nghiêm ra rằng, Siêu cả ngày chỉ loay hoay làm việc ở hiên, hoặc không làm việc thì ra bờ sông câu cá, sáng dậy uống nước chè với ông Lang thì chỉ thỉnh thoảng lầm khi ông Lang hỏi mới chịu nói, thế mà buổi chiều khi nàng về đến ngồi ở hiên thì Siêu bỏ cả công việc và mê mải nói truyện với nàng, về tất cả các thứ chàng biết, chàng dương làm và định làm. Từ hôm Siêu về Xóm, thường thường Mùi hay về nhà sớm hơn. Trưa nào nàng cũng nấu cháo hay làm bún và bún riêu, hoặc các thứ bánh mặn bánh ngọt, nàng đã học của Duylin và cả bánh sèo theo lối cụ Huế.

bà Cai, ông Lang ăn nhưng nàng chỉ cốt có cái thú đì bụng thức ăn sang bên hiên nhà chờ cho Siêu và đứng nhìn Siêu ăn một cách ngon lành. Siêu ít nói nhưng ăn thì ăn rất nhiều và bắt cứ lúc nào cũng ăn như là người dồi lầm. Dương giờ hận gì mặc lòng, Siêu cũng ngừng lại khi Mùi đem quà ăn đến. Có một lần thấy Mùi bụng một cái mâm đì qua, Siêu gọi lại. Mở cái vung thấy là canh bún cá, chàng đòi ăn ngay.

— Trời rét như hôm nay mà ăn bún cá thì ngon tuyệt.

Chàng nói thế, múc một bát ăn và múc thêm một bát đưa cho Mùi. Siêu vừa ăn vừa nói truyện về các thứ quà ở Hải-phòng Hà-nội cho Mùi nghe và hai anh em vừa mải truyện, vừa mải ăn. Mùi giật mình nhìn vào liền canh mới biết là đã ăn hết cả phần của ông Lang và bà Cai. Trong liền chỉ còn độ một bát. Siêu giải quyết sự thắc mắc của Mùi bằng cách đỡ nốt chỗ canh vào bát ăn hết và bảo Mùi đem đi rửa và lờ đi làm như trưa nay không có quà.

Mùi cũng vui mừng vì thấy Triết đã bắt đầu ăn một cách ngon lành, ông Lang mỗi bữa cũng ăn thêm được bát cơm vì có đồ ăn ngon. Thỉnh thoảng có lúc Mùi chợt nghĩ :

— Cứ ăn như thế này chả mấy lúc hết cả bạc nhị mất.

Nhưng nàng vẫn không bớt tiền chợ và tiền quà. Nàng chưa bao giờ sống những ngày vui vẻ như những ngày vừa qua, nên nàng cũng không áy náy gì mỗi khi đếm tiền thấy số bạc cánh dã lâu không tăng nữa. Và lại nàng sẽ có số tiền vốn của Siêu để đi cân gạo và giàu to. Nghĩ đến

đấy, Mùi chợt lấy làm lạ là Siêu không nghĩ gì đến việc đì Hải-phòng đòi tiền cả. Một hôm Mùi phải xoay cầu truyện mãi đến chỗ cầu hỏi về việc đòi tiền được tự nhiên. Hỏi xong, nàng thấy Siêu nhìn mình như không hiểu :

— Cô bảo đòi tiền làm gì cơ ?

— Đè làm nhà chứ ?

— Nhà đã làm đâu.

Mùi không dám hỏi thêm nữa. Nàng sợ hỏi dần quá, Siêu sực nghĩ đến chỗ không đưa giúp nàng tiền về việc ăn uống của gia-dinh chàng ở đây và chàng sẽ cho là nàng giục chàng đòi tiền đè nhắc chàng nghĩ tới chỗ đó — Còn vay số tiền ba trăm làm vốn thì nàng muốn làm nhưng tối hôm đầu nàng đã nói giàn tiếp ngỏ ý vay mà Siêu hình như muốn lờ đi nên Mùi thấy mình sẽ không bao giờ hỏi vay Siêu nữa.

Siêu không nói ra, nhưng cũng thắc mắc về chỗ nhận thấy Mùi muốn hỏi vay tiền mà không ngỏ lời hỏi. Chàng khó chịu là thấy Mùi không được hài lòng về chàng. Và cả ông Lang nữa, buổi sáng ngồi uống nước chè, ông Lang cũng có ý nhắc gần nhau xa đến số tiền và hình như muốn hỏi vay mà chưa dám hỏi — Có lần ông đã thốt ra câu :

— Tết đến cần tiền mà lão chánh Nhiếp nợ mình hơn chục bạc tự nhiên lẩn dùng ra ốm không biết làm thế nào bây giờ.

Lẽ ra lúc đó, cái câu tất nhiên phải nói ra của chàng phải là :

— Cháu có tiền chưa dùng đến. Chú lấy một ít mà tiêu tạm.

Nhưng không hiểu tại sao, chàng lại ngồi yên không nói gì cả. Ông Lang có ý ngượng và khó chịu với điều hú và nói lảng sang truyện khác. Siêu thấy nếu ông Lang hỏi vay thẳng thì thế nào chàng cũng đưa mặc dầu chàng khó chịu, nhưng ông lại nói bóng, chàng có thể lờ đi như là không hiểu nên chàng lờ đi. Dẫu sao, chàng vẫn khó chịu cảm thấy rõ ông Lang đã cho mình là một anh chàng keo bần và không có ý tứ. Chàng chắc Mùi, cũng nghĩ như cha.

Từ hôm về xóm, Siêu đã sống những ngày hoàn toàn sung sướng nghĩa là những ngày không phải bận bịu giao thiệp với người lạ nào. Thỉnh thoảng nhà có khách đến nhưng khách của ông Lang chàng không phải đón tiếp chào hỏi họ. Mẹ chàng đã có Mùi và u già săn sóc đến, ăn uống chỉ tiêu mọi thứ cũng không phải bận tâm, chắt thuốc ướp chè mạn chàng đã chế được giống mùi sen hơn và đỡ lợm giọng. Chỉ cố tìm tòi một ít nữa, chàng sẽ giàu to; chàng chỉ mong giàu có vì chàng thường có nhiều tiền thì không có cái gì bậu bịu vào thân nữa. Chàng có thể trả nợ cho ông Cai và ông Cai lại trả về cùng cả nhà đoàn tụ. Việc dạy học tư, việc mà chàng tự nhiên bịa ra nói với ông Lang và Mùi để cốt cho hai người ấy vui lòng, thì vì sự chưa có nhà nên tạm thời có thể không phải nghĩ đến nó. Chỉ còn mỗi một việc sang gấp ông đốc trưởng để xin cho Mạch di học làm chàng ngần ngại đôi chút, mỗi lần nghĩ đến nó. Nhưng khó chịu nhất là cả số tiền ba trăm đế ở ngực mà có hai người cứ dính dính định vay, mà hai người ấy lại ở cùng nhà với chàng.

Ba ngày sau khi Mùi nói đến việc đòi tiền, Siêu thấy Mùi đến, vội rút cái gói giấy ba trăm đưa cho Mùi. Chàng nghĩ chỉ có cách ấy là tiện hơn cả, chàng bảo Mùi:

— Cô giữ lấy hộ rồi mỗi tháng tiêu hết bao nhiêu thì cô trừ dần đi cho đến khi nào hết thì thôi.

Mùi nhìn Siêu, vẻ mặt nghĩ ngợi. Thấy Mùi trù trừ, Siêu quẳng cái gói giấy vào lòng Mùi :

— Đấy cô cầm lấy.

Mùi thì cho Siêu ngay từ hôm nàng bảo đòi tiền đã cho là nàng nhắc về việc chi tiêu nhưng đợi mấy hôm sau chàng mới đưa tiền để làm như tự ý chàng đưa chứ không phải vì nàng nhắc đến. Siêu lại đưa nàng tất cả số tiền và quẳng vào người mình muối cho xong chuyện đi. Nàng thấy hình như Siêu có vẻ giỗi là nàng đã nhắc khéo đến Siêu cái ý tưởng ấy.

— Anh nói làm gì đến việc chi tiêu. Khi nào anh có nhà ở riêng hẵng hay.

Mùi vứt trả lại gói giấy tiền hai tay run run trong lòng rơm rớm tức.

— Anh cứ cầm lấy. Em không cần mà...

Siêu lại dày cái gói giấy về phisa Mùi :

— Cô cứ cầm lấy làm vốn buôn bán.

Câu nói ấy Siêu nói ra chỉ cốt cho Mùi nhận tiền vì đã nhận Mùi có vẻ giận mình trả tiền ăn uống, nhưng câu nói vô tình cũng đã gọi chàng nghĩ đến việc đem số tiền ấy buôn

bán đẽ lấy lời. Biết đâu số tiền ấy mỗi tháng lại không có một số lời đủ để sống cả nhà mà ba trăm vẫn còn nguyên. Chàng đưa mắt nhìn Mùi làm như nhìn Mùi thì có thể biết được số tiền ấy mỗi tháng sinh lợi bao nhiêu. Nhìn nét mặt Mùi lúc đó, chàng thấy Mùi có vẻ chắc chắn, cẩn thận số tiền trong tay nàng không tài nào mất được và số lời tất lớn. Mùi đã gom góp được một số tiền vốn bốn năm chục bạc, chắc là buôn bán phải giỏi lắm. Chàng tiếp :

— Cô xem có cái gì buôn được thì buôn. Tôi mới về đây chưa thuộc thông thõ.

Nghé Siêu nói vậy Mùi đã thấy người người tức. Siêu đã đưa nàng số tiền đẽ buôn bán mà nàng không cần hỏi.

— Sao anh bảo em không biết một tí gì về buôn bán cả.

— Cô thì vẫn không biết một tí gì về buôn bán cả nhưng tôi thì tôi bạn và ngoài cô ra không còn ai nữa,

Mùi cầm lấy gói, mở ra ngắm nghía những tờ giấy bạc, rồi bỏ nó vào túi áo cánh và lấy tay khẽ khẽ đập mấy cái vào túi. Từ bé đến giờ nàng chưa có số tiền nào to đến thế. Nàng sung sướng như chính nàng đã làm giàu được ba trăm chứ không phải là tiền vay. Nàng nghĩ bây giờ nàng cũng giàu không kém gì bà Ký Ân và nghĩ đến chỗ ấy nàng lại thấy thích trí hơn và bảo Siêu :

— Em sẽ đi cân gạo, nhàn mà kiếm được nhiều lãi hơn. Em cũng đem số bạc cánh của em ra, cộng với

số này, lời bao nhiêu anh lấy sáu phần, em lấy một. Thế có được không anh ?

Siêu cười :

— Thế không được. Tôi đẽ trong túi áo tôi có được đồng xu nào thêm không ? Bây giờ đẽ nó trong túi áo cô cũng vậy.

— Thị bây giờ lời lãi chia đôi có được không anh ?

— Cũng không công bình. Tôi lấy nhiều quá.

— Thế bây giờ lời lãi tiêu chung có được không anh ?

— Phải đấy, tiêu chung.

Siêu thấy cách tiêu chung ôn hòa nhất. Nhưng nghĩ ngồi một lát, chàng nói :

— Nhưng tiêu chung nghĩa là thế nào cơ ?

— Nghĩa là anh tiêu sáu phần, em tiêu một phần.

Câu truyện lại trở lại chỗ cũ và hai người cùng bật cười. Mùi nói sang cách thức cân gạo ; vì cách thức cân gạo thì nàng thạo lắm, còn Siêu thì nàng thấy không hiểu một tí gì. Nàng nói đến việc thuê toa xe lừa và bán thẳng xuống Hải-phòng, chử không bán qua hiệu Khách ở phố phủ Lê như thế sẽ nhiều lãi hơn, tiền vốn một ngày một tăng và có thể mỗi ngày một buôn to hơn và giàu to.

— Nhưng giàu quá cũng phiền. Khi nào kiếm đủ thì thôi. Em sẽ về quê ở, làm cho anh một cái nhà tay và em...

Siêu ngắt lời :

— Tôi không thích ở nhà tây. Làm một cái nhà lối ta, nhưng cần có cái hiên rộng, rộng hơn cả cái hiên này, và có hàng rào găng che khuất.

Thế rồi hai người ngồi nói truyện về cách thức làm nhà, làm vườn, sung sướng xếp đặt đồi sống như là đã giàu hẳn rồi.

Siêu nói :

— Tôi cần nhất là chung quanh hiên trồng đủ các thứ hoa.

— Đừng trồng hoa anh à. Có bao nhiêu anh Mạch anh ấy ngắt hết.

— Không sao. Lúc đó Mạch nó nhớ rồi, không loáng quăng nữa.

— Anh có chắc không? Em thấy dù lúc ấy anh ấy cũng vẫn loáng quăng như bây giờ. Em thì không trồng hoa. Em cần có một cái vườn rộng để trồng rau và một cái ao nuôi cá để rán cho thầy em ăn và nấu canh bún cho anh ăn. Thế có được không? Em lại làm một cái chuồng rộng như ở nhà cụ Hường và nuôi một đôi công.

Hai năm trước, có dịp sang bên nhà cụ Hường làng Trò, Mùi đã xem được đôi chim công của cụ và nàng thấy ở đồi không có thứ chim gì đẹp bằng chim công. Nhưng nàng không được ngắm lâu; từ hôm đó nàng vẫn ao ước có được công ở trong nhà để suốt ngày ngắm nghía nhưng nàng cho là chim công đắt tiền lắm chỉ những người giàu như cụ Hường mới nuôi được.

— Hôm nào anh vẽ cho em một cái kiều lồng thật đẹp nhé.

Chợt nghĩ đến việc thuê toa cho gạo rất khó khăn, còn phải làm quen với ông xếp ga, lại cần có Siêu làm các giấy má bằng chữ Pháp. Mùi bảo Siêu :

— Mai kia anh nên lại chơi Ông xếp ga.

Siêu hỏi :

— Ông ta có chim công?

— Không, ông xếp ga thì có thể nào được chim công. Ông ấy cho thuê toa khó lắm; anh phải đến chơi luôn làm quen với Ông ta và khi nào có toa về anh phải ra biên các giấy má. Tết này anh ~~đem~~ chè mạn sen và pháo anh ~~đưa~~ biểu ông ta. Cần nhất là anh đừng đe bà Ký Ân tranh mất toa, em sẽ tức chết.

Siêu yên lặng nhìn Mùi nói. Câu nói của Mùi kéo chàng trở lại đời sống thực tế hiện tại. Phải đến thăm ông Đốc xin cho Mạch học, bây giờ Mùi lại bảo chàng đến chơi Ông xếp ga và đến chơi đẽ nịnh ông ta, biến các giấy má thuê toa và tranh nhau với bà Ký Ân nữa. Siêu cũng cố gắng cười đẽ Mùi khỏi nhận rõ sự phiền muộn trong lòng mình lúc đó. Chàng kiểm cớ:

— Tôi rất ghét xếp ga.

Mùi hỏi :

— Anh có quen ông ta trước kia.

— Không, nhưng cô không thấy các ông xếp ga, ông nào cũng ~~đau~~ ghét cả à? Điều thứ nhì là các ông xếp ga bao giờ cũng học giờ giang, nói truyện nhạt nhẽo mà ~~đầy~~ ~~tuy~~ ~~còn~~ tự đại, ông ấy lại lúc nào cũng ~~vội~~ có gì tức bằng phải nói truyện ~~vội~~

(Xem tiếp trang 51)

VỤC THẮM



Truyện ngắn của Duy-Lam

Tân đầy khẽ cửa bước vào. Trong nhà hoàn toàn yên lặng. Xa xa trước mặt khung sáng mơ hồ của chiếc cửa sổ mở ra sân là khoảng sáng độc nhất. Một làn không khí lành lạnh trùm lên thân hình chàng. Một cảm giác quen biết khô và ráo như một tấm áo vừa lấy ở tủ ra để mặc vào đầu mùa rét, thấm vào da thịt Tân. Chân tay chàng mệt mỏi rời rã. Khoa tay chàng tìm chiếc ghế bành dề ngã người xuống, khoan khoái gác hai chân lên bàn và chắp hai tay trước ngực. Chàng muốn ngồi như thế này mãi không bao giờ phải đứng dậy. Đầu óc và thân thể vô tri như một xác chết.

Chàng thiu thiu ngủ, hình như có

một đôi mắt đèn long lanh nhìn chàng, chăm chú. Tân rơi vào một thế giới lặng lẽ, sâu thẳm và hãi hùng :

« Chàng đang ngồi trên một chiếc ghế. Trong phòng đầy người quen thuộc. Mẹ chàng, ba chàng, Lan, bạn hữu chàng và bao nhiêu người mà Tân biết là họ quen chàng nhưng không nhận ra họ là ai. Họ đang nói chuyện với nhau, cãi nhau. Không biết bao loại âm thanh sáo trộn : tiếng cười ha ha, tiếng la hét giận dữ, tiếng trẻ con, tiếng khóc rèn rỉ, tiếng những bàn tay soa vào nhau khum núm bần tiện. Tai chàng gần như điếc dưới ảnh hưởng của không khí chuyển động, chàng ngắm mọi người và tuy

cố gắng nghe, nhưng không hiểu họ đang nói gì, vì những âm thanh họ tạo ra vụt biến, vụt hiện, khiến chàng choáng váng.

« Rồi Tân ngạc nhiên thấy cảnh vật và mọi người mờ dần đi và chìm lẩn vào một bức màn xám xẩm giống thời gian lúc gần tối. Đã một lúc tất cả biến mất không còn gì trước mắt chàng, dưới chàng và chung quanh chàng. Chàng không nghe thấy gì hết, dù một tiếng động khẽ như lá rơi, nhẹ như hơi thở. Chàng thấy lạnh ghê gớm, lạnh từ trong cơ thể chàng toát ra, từ trong xương trong óc, mạnh mẽ và tê liệt như nọc độc của một con rắn, cắn vào trong thịt chàng như những thanh nứa sắc. Tân run lên, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không. Chàng sắp chết chăng ? Chàng muốn kêu lên, hét lên. Im lặng bóp nghẹt cõi họng chàng. Chàng gần như không thở nổi. Đoạn chàng nghe thấy tiếng thét của chính chàng chưa bùng ra được, lồng lộng trong người chàng cố tìm lối thoát. Chàng gắng hơn một chút nữa, một chút nữa. Chàng sắp kiệt lực thì may thay lồng ngực chàng vỡ ra. Tiếng thét tung ra rung chuyền không khí và người chàng được giải thoát ».

Tân hốt hoảng nhởn dậy. Chàng vừa nằm mơ. Giấc mơ tai hại, ác độc và ám ảnh. Chàng đã đọc nhiều sách về ý nghĩa của giấc mộng. Đọc chỉ để mà biết, còn giấc mơ của chàng hoàn toàn là của chàng. Không ai hiểu nổi chàng sợ hãi và ghê tởm giấc mơ đó đến thế nào. Nếu ai chế nhạo chàng và không tin là trong giấc mơ người ta có thể sợ gấp trăm ngàn lần người đời thực, Tân sẽ nhìn người đó mắt đầy oán ghét.

Từ khi ba chàng chết đến nay ~~hết~~ khi nào chàng nghĩ ngợi và ôn lại những kỷ niệm đen tối của dì ~~vắng~~ quá nhiều, giấc mơ hãi hùng đó lại trở lại và tuy hình thức có đôi chút đổi thay, nhưng nội ~~sợ~~ hãi chàng cảm thấy trong giấc mơ vẫn ~~không~~ kém độ mãnh liệt.

Những kỷ niệm đen tối và cái chết của ba chàng bao giờ cũng đi liền với nhau. Nếu trong tâm hồn chàng quá khứ có thè xa lắc xa lơ, chàng liên lạc với hiện tại, đẹp và nên thơ như một chuyện thần tiên, giấc mơ không chắc đã sảy đến cho chàng và gần như thuộc vào cuộc đời của một người khác ; chàng chắc đã có thể sống êm ái và sung sướng biết bao.

Nhưng, chàng giống như một đứa bé bị xô vào một phòng tối. Dù nhắm mắt thật kỹ nó cũng biết rõ ràng và chắc chắn là khi mở mắt bóng tối sẽ đập mạnh vào mắt nó. Nhiều khi Tân chẳng muốn dùng sự chế nhạo mình làm một khi giới để làm dịu nỗi đau khổ. Càng cố cười Tân càng thấy tiếng cười của chàng lạc lõng vô ích và có khi làm chàng ghê tởm lòng già dối và hèn nhát của chàng.

Tân ôm đầu nghĩ ngợi miên man,

Khi ông Yên bắt đầu ốm (~~đóng~~ Yên là ba Tân) trong gia-dinh ~~không~~ ai dè ý. Người đầu tiên nhận ra là Lan. Một buổi tối Lan và Tân cùng ngồi đọc sách với ông Yên trong phòng khách. Tình cờ Lan thấy Ông ôm lấy đầu thở nặng nhọc, nàng bỗn khẽ anh :

— Anh ạ ! Sao霸道 này ba xanh thế và gầy hẳn đi. Hình như ba ốm. Không biết ba đã đi khám bác sĩ chưa ?

Tân lặng thính. Chàng cúng nhận thấy ông Yên đòi khác rất nhiều. Thường lệ đã ít nói, dạo này ông lại càng trầm ngâm lặng lẽ hơn. Có khi ông ngồi hàng mấy giờ đồng hồ liền, mắt nhìn thẳng trước mặt, vứng trán nhăn lại, ánh mắt đen tối kỳ dị. Ông vẫn giữ những thói quen cũ. Đì chơi tối một mình và về nhà rất khuya.

Từ dạo Tân và Lan lớn lên ông không dẫn anh em chàng đi chơi cùng nữa. Hồi chàng mới 7, 8 tuổi, mỗi khi đến thăm một "người bạn gái" ba chàng đều dẫn chàng đi. Mẹ Tân tuy biết hai người đi đâu, nhưng cũng không can ngăn. Thú thật đi chơi với ba, Tân không vui vẻ và giải trí chút nào, nhưng chàng vẫn thích. Điều khó là phải theo sát ba chàng khi đi ngoài phố. Mấy lần Tân suýt lạc, vì ba chàng hầu như quên mất có dắt theo một đứa con trai.

Thú vị nhất là lúc trở về, hiếm khi ba chàng về nhà trước 11 giờ đêm. Những đêm mùa đông gió thổi dữ dội, Tân quần áo đầy người, cõi quần phu la như một người lớn và đi bộ trên hè phố cạnh ba chàng. Khuôn mặt ông Yên lạnh như một pho tượng. Hai cha con chẳng nói với nhau một câu nào. Cứ như thế hai người đi dọc theo phố Q.T. Cũng có khi Tân nắm tay ba chàng, một bàn tay lạnh như đá.

Ba chàng ốm, mẹ Tân cũng bắt vui vẻ và không hay cười như trước. Lan cho Tân biết là nàng bắt gặp bà thở dài luôn, nhưng nếu nàng gặng hỏi, bà không chịu trả lời rõ ràng, bối rối và lóng túng như một đứa trẻ.

Tân cúng biết là càng nhơn lên chàng càng xa mẹ. Lúc nhỏ chàng còn là một đứa trẻ cần đến sự săn sóc của mẹ, bà Yên còn cảm thấy gần gũi con một phần nào. Thời gian trôi và dần dần Tân tách hẳn khỏi vùng ảnh hưởng của mẹ. Bà Yên chỉ biết lo ai vô cớ. Lòng thương yêu đã là sợi dây liên lạc độc nhất giữa bà và con trai. Ngày giờ Tân đến tuổi không cần đến tình yêu đó như trước. Tân gấp nhiều vần đề phải giải quyết. Chàng không có thời giờ vun xới bồi đắp đề nguồn tình cảm đó nở thêm. Chàng đề mặc mẹ chàng săn sóc mình.

Lan và bà Yên bắt đầu lo lắng về sức khoẻ của ông Yên. Trong bữa cơm hễ thấy chồng hờ hững gấp các món ăn là bà lại lo ngại nhìn Lan. Người đàn bà này rất đa cảm và giàu óc tưởng tượng. Nhiều khi bà lo lắng không đúng chỗ và làm người khác bức mình. Bà nhiều lần định khuyên chồng phải tầm bồ hơn, nhưng lời nói của bà không thoát khỏi miệng khiến nhiều lúc bà bối rối trông rất thương hại.

Một buổi sáng, ba và mẹ Tân uống trà ở phòng khách. Tân vừa ở trên gác xuống mới đến nửa cầu thang thì thoáng nghe được câu chuyện giữa hai người.

Me chàng nhỏ van lợn :

— Anh nên đi khám bác-sĩ. Em chắc anh ốm...

Ba Tân nóng nảy ngắt lời :

— Ốm ! Ai ốm ? Em chỉ lo lắng vô ích. Sao em không đề anh yên.

— Em ... Nhưng em vẫn lo...

Giọng bà yếu ớt rồi tắt hẳn. Chắc bà không cưỡng nổi ánh mắt giận dữ của chồng. Bà đứng dậy lén gác. Gặp Tân bà định nói gì nhưng lại thôi và rụt rè đặt tay lên trán con trai, Tân tự nhiên cảm thấy hối hận. Chàng dịu dàng nhìn mẹ. Không lẽ chàng lại là một nỗi lo lắng nữa cho mẹ?

Tân ngồi cùng với ba chàng ở phòng khách được một lúc thì Lan xuống. Dáng đi cả quyết, khuôn mặt nghiêm trang và tai hơi hồng, Lan ngồi gần ông Yên. Nàng ngồi trước mặt ông và rót thêm nước vào tách. Ông Yên lơ đãng nhìn con gái. Một phút trôi qua, Lan lên tiếng giọng sẵn đón :

— Ba đêm qua có ngủ được không?

Ông Yên gật khẽ đầu.

— Con lấy thuốc ba uống nhé?

— Uống thuốc?

Giọng ông trầm như từ một thế giới khác đưa lại. Tân chợt rung mình.

Ông Yên nhắc lại như chưa hiểu ý nghĩa câu hỏi của Lan :

— Uống thuốc! Ai uống thuốc?
Tại sao?

Khuôn mặt ông căng thẳng, những nét cong như những sợi giây sắp đứt. Lan hơi nghiêng đầu đoạn đặt tay lên vai ông Yên, Nàng nhẹ nhàng nói :

— Người ba nóng quá!

Nàng quay người ra phía túi lấy thuốc và một cốc nước mang lại. Ông Yên ngạc nhiên nhìn Lan. Lan mỉm cười đưa cốc vào tận tay ông. Dáng suy nghĩ, ông lơ đãng đưa cốc lên

mặt uống một hơi. Đặt cốc xuống bàn, ông Yên cau có nhìn chỗ nước còn lại bên trong cốc, vẫn những cặn trắng của thuốc chưa tan hết.

Lan quay đi. Ba Tân chăm chú nhìn theo Lan. Tân có cảm tưởng lần đầu tiên ông « nhìn thấy » con gái. Ông Yên gọi Lan, giọng êm dịu và âu yếm :

— Lan! Lại đây ba bảo.

Lan chiều theo ý, đến cạnh ông. Hai tay Lan đè thòng lèn sườn, một mổi. Nàng hỏi ông, giọng chịu đựng như nói với một người ốm :

— Cái gì thế ba?

Ông Yên không trả lời, ngắm Lan rất lâu. Lan vẫn bình tĩnh lại tỏ vẻ thú vị là chàng khác. Lan đưa một tay lên, ngón hơi cong, vuốt mấy lọn tóc xoã xuống trán. Bất chợt tự nhiên ông Yên quay mặt đi, giọng khàn và lạc hẳn đi :

— Thôi!... Lan ra chỗ khác đi... Đề ba yên...

Lan nhẹ nhàng xuống bếp. Ông Yên nhìn nàng và Tân nghe thấy ông làm bầm một câu bằng tiếng Pháp :

— Qu'elle est belle!...

Khuôn mặt ông sáng lên như một người đang ôn lại một kỷ niệm cũ rất đẹp.



Sau buổi sáng me chàng khuyên ba chàng khám bác sĩ mà ba chàng không chịu, thời gian tiếp tục trôi. Trong gia đình Tân cuộc sống chậm hẳn lại. Mọi người đều nóng nẩy bức rút chờ đợi một sự không may, một tai họa

sắp xay đến. Ba Tân tự nhiên băng đi mấy hôm không thấy về nhà. Mẹ chàng thường lệ vui vẻ và thường chưng trên đời không có gì có thể tạo một ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm hồn giàn dị của bà, cũng bắt đầu sợ hãi lo âu. Bà không nói ra, suốt ngày đi ra đi vào. Bà rất mong chồng về.

Ba Tân vắng nhà đã được bốn hôm. Tối hôm thứ năm, Tân đang ngồi đọc sách một mình ở phòng khách, mẹ chàng ở trên gác xuống đến cạnh chàng. Tân không ngừng đầu lên. Mẹ chàng bước nhẹ như một chiếc bóng vì sợ làm rộn chàng. Bà đến ngồi trước mặt Tân, hai tay chắp vào nhau. Đã lâu lắm chàng và mẹ chàng không cùng nói chuyện về một vấn đề nghiêm trang. Tân chợt nghe thấy mẹ chàng thở dài. Tân cảm thấy giận dữ không đâu. Mẹ chàng thở dài. Thế giới chắc phải đổi khác nhiều lắm mới khiến bà buồn bã. Nếu chàng phải hy sinh một cái gì quý giá nhất của chàng để mẹ chàng trở lại vui vẻ như trước chắc chàng hy sinh ngay không do dự. Tân không muốn bà sợ hãi và lo lắng vì ba chàng và chính chàng. Tân muốn bà sống mãi mãi trong thế giới trong sáng của bà. Không ! Mẹ chàng không thể thay đổi được.

Bà Yên gọi Tân :

— Tân !

Tiếng gọi khẽ nhưng khiến tim chàng thắt lại. Chàng trả lời :

— Mẹ bảo gì ?

Bà ngập ngừng, đôi mắt mở to đầy những ám ảnh đen tối :

— Mẹ... Mẹ là cho ba quá !

Rồi bà nói liên tiếp không dám

ngừng, vì sợ một khi ngừng bà sẽ không có can đảm tiếp tục. Bà không thể giữ mãi lo âu trong tâm hồn, bà phải kể cho một người khác nghe, sau đó mới bình tĩnh và trở lại tình trạng cũ bằng như cũ.

— Mẹ không muốn kè ra làm gì, nhưng dạo này ba dâm ra kỳ lạ quá sức. Giá thỉnh thoảng ba giận dữ với me thì lại không sao. Đằng này ba cứ làm lầm lì lì. Mỗi tối trước khi đi ngủ ba đi đi lại lại trong phòng làm me hết cả hồn vía. Trước me không mấy khi nằm mê, hoặc có thì toàn là những giấc mơ đẹp (giọng bà nhớ tiếc và mắt sáng lên khi nhắc tới những giấc mơ đẹp). Bây giờ đêm nào me cũng mê hoảng, sợ chết đi thế này. Có khi nửa đêm me thức giấc tưởng ba ngủ say, nhìn sang bên mới rõ ba nằm ngửa, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần. Mẹ không dám hỏi ba đến một câu. Có đêm ba giờ hai tay trước mặt và tự nhiên mím cười (mắt bà mở to và tê dại). Trời ơi ! Tại sao ba lại mím cười như thế ? (Bà kéo ghế ngồi gần lại Tân hơn, bắt giắc chàng đặt tay mình lên tay mẹ, bà nhìn chàng, ngừng lại một chút). Từ dạo lấy ba, mẹ không lưu ý đến đời sống riêng của ba. Kè ba sống hơi kỳ quái nhưng mẹ cho đó là tính nết ba. Ba không thay đổi và cũng không ai thay đổi được ba. Mẹ không bao giờ cẩn vặn ba về bắt cứ vấn đề gì. Con chẳng có lần nói mẹ sống không cần đến ba. (Bà ngượng nghى và hơi đỏ mặt, vì câu này Tân nói riêng cho Lan nghe, chắc Lan kè lại). Mẹ để ba tự do làm gì mặc sức, không ghen tuông trách móc. Mẹ là đàn bà sao me hiều được đàn ông sống ra sao ? Miễn trong gia đình êm ấm là đủ me vui rồi...Me có bao giờ

nghĩ xâu xa được đâu. Nghĩ một lúc me đã thấy rúc đầu. (Tân không ngắt lời mẹ, bàn tay bà ấm và nhò nambi gọn trong tay chàng. Chàng từ từ đưa tay bà lên áp vào má). Và trước đây ít lâu ba vẫn bình thường, tuy ít nói, nhưng khi hỏi ba còn trả lời. Trong tuần vừa qua me hỏi ba mấy câu liền ba cũng không lưu ý và hình như không nghe ra. Ba như ở cung giảng rồi xuống. Ba lại hay làm nhầm trong miệng những câu nói quái gở và khó hiểu. Ba không chịu ăn uống càng ngày càng gầy càng xanh. Me khuyên ba đi khám bệnh ba chẳng chịu theo. Böyle giờ...bây giờ me phải làm gì ?

Bà ngừng lại, môi rung nhẹ. Chắc bà súc động và không ngờ là chính mình lại phải đối diện với một vấn đề khó khăn và kinh hãi đến thế. Bà đặt một tay lên ngực. Nhìn hai hàng mi của me chàng khép lại thất vọng và bất lực. Tân không chịu nói, ngực chàng nghẹn thở. Chàng không có quyền tiếp tục giữ một thái độ thụ động. Nhưng cũng như mẹ, Tân tự hỏi : « Chàng phải làm gì và thực ra chàng có thể làm được những gì ? ».

Chàng cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, an ủi mẹ :

— Me đừng lo ! Ba ốm nên mới lợ như vậy. Con sẽ mời bác-sĩ đến khám cho ba là xong hết.

Đã lâu lắm bà Yên mới được nghe một câu nói thâm mật của con trai. Bà ngược nhìn Tân mặt sáng hẳn lên. Bà nắm chặt tay con trong tay mình. Tân không cau mặt và cũng không dặt tay về. Chàng nhìn mẹ hơi mỉm cười. Hai mẹ con ngồi yên lặng.



Buổi tối ngày thứ sáu ba Tân vắng nhà. Gia đình chàng tụ họp ở phòng khách. Mẹ Tân ngồi khâu ở ghế cạnh chàng. Tay bà đưa lên đưa xuống. Sợi chỉ mong manh là một nét nối giữa khoảng đèn thăm của mái tóc bà và chiếc áo lụa màu vàng nhạt. Lan dương đan áo len, những ngón tay trắng nhỏ của nàng thoăn thoắt ẩn hiện trong mầu tím thăm của len giống như những cặp chân của mấy cô bé vũ nữ. Thỉnh thoảng me Tân và Lan trao đổi một hai câu.

Tất cả đều có vẻ êm tĩnh và vững chắc, một sự vững chắc già tạo có thể đồ xụp bất cứ lúc nào.

Cửa vào phòng bật mở. Như bị điện giật mọi người quay mặt về phía cửa. Ba Tân đã về. Ông đứng bất động, một tay còn dề lên nắm đấm, một tay thông bên sườn. Tóc ông bù rối, cặp mắt sáng một ánh lửa kỳ diệu. Ông cau có nhìn lần lượt mọi người trong gia đình.

Bỗng nhiên ông khoát tay, nhún vai, nét mặt trở lại lạnh lùng và lạnh nhạt. Ông đi qua phòng khách lên thang phòng riêng trên gác.

Bà Yên nhìn theo chồng, môi mấp máy như muốn gọi mà không dám. Đoạn bà quay lại phía các con như cầu cứu. Hai giọt nước mắt đã bắt đầu xuất hiện ở khoé mắt.

Lan đến sau lưng mẹ quàng hai tay ôm sát mẹ vào người nàng. Bà Yên run run bảo con gái :

— Con lên hỏi ba có muốn ăn gì không ?... Me... me sợ lắm !

Lan gật đầu lên gác và rồi xuống ngay lắc đầu nói nhỏ :

— Bà không ăn gì đâu me ạ ! Con gõ cửa ba không mở mà chỉ ở trong nói vọng ra.

Sau bữa cơm, Tân, me chàng và Lan mỗi người ngồi một chỗ trong phòng khách. Bà Yên mang rờ khâu ra may nốt mấy cái áo. Thỉnh thoảng bà lại nghiêng đầu nhìn lên phía trên gác, nghe ngóng một chút, rồi lại thở dài. Trời bắt đầu nổi gió. Lá vàng rụng sào sạc, vài chiếc lượn qua cửa sổ lạc lõng bay troug không khí đoạn rơi xuống sân gạch. Gió thổi qua cành cây tạo lên những âm thanh dài và không dứt.



Ông ốm đã được hơn một tuần lễ. Từ hôm được bác-sĩ cho biết là ông Yên ho lao đến thời kỳ nặng và khó hy vọng chữa khỏi, bà Yên như người mất hồn.

Bà không kêu than, người như lặng đi và mê man dưới ảnh hưởng của những xúc động và kích thích quá mạnh. Lan phải luôn luôn chăm nom đến bà. Bà trở nên ít nói. Nhiều khi đang ngồi khâu bà chợt rùng mình dừng tay ngạc nhiên. Lúc nào bà cũng muốn có Lan ở bên cạnh. Lan và Tân lo rằng không chừng trong nhà sẽ có đến hai người ốm một lúc.

Ông Yên nằm liệt trên giường, ông không muốn cho ai vào phòng, không hé răng nói chuyện với bất cứ người nào (kè cả Lan khi nàng vào săn sóc ông).

Buổi tối hôm thứ 10 hay 11 kè từ ngày ông Yên bắt đầu ốm, Lan và Tân vừa ăn cơm xong, cùng ngồi ở phòng khách. Bà Yên ở trên phòng

người ốm và có lẽ đang bắt ép ông Yên ăn mấy thia cháo. Lan đan nốt một chiếc áo dở dang.

Có tiếng gõ cửa khe khẽ. Lan ra mở. Trời bên ngoài tối nên Lan và Tân không nhận được người đến thăm là ai, chỉ biết đó là một người đàn bà. Người đàn bà bước hẳn vào phòng theo lời mời của Lan. Sau một phút ngạc nhiên, hai anh em nhận ra đó là cô Thủy. Tuy đã sáu bảy năm nay không gặp, nhưng Tân và Lan sao quên nổi cô. Cô vẫn đẹp nhưng đó là một vẻ đẹp già dặn và buồn. Tóc cô vẫn dài và mượt và nhất là đôi mắt vẫn đen, nhưng Tân không còn nhận thấy những tia sáng rực rỡ đầy tự tin trong mắt cô như xưa, trái lại một ánh lo âu dùt đè đã chớm hiện. Thân hình cô (thân hình đã làm chàng xúc động khi chàng được cô bế và ôm sát vào người cô) vẫn thon nhỏ. Giọng nói của cô đòi khác hẳn. Trước kia tự nhiên và dễ dàng bao nhiêu thời bây giờ ngượng ngập và lúng túng bấy nhiêu. Cô mặc một chiếc áo hàng len dài và trên vai quàng một chiếc khăn đen.

Cô Thủy là một trong những « người bạn gái » của ba chàng trước kia. Tân không hiểu từ dạo chàng lớn và không còn được gặp cô Thủy, ba chàng và cô còn liên lạc với nhau nữa hay không. Chàng đoán có lẽ là không. « Có lẽ » thôi vì làm sao mà biết được, ngoài khung cảnh gia đình ra, ông Yên sống ra sao.

Đứng ở giữa phòng trước mặt Lan và Tân, cô Thủy không cư xử ra sao. Cô lúng túng, môi hơi run và hai bàn tay cứng đờ đặt trên tà áo. Tóc cô long lanh mẩy giọt nước mưa. Cô

giống một thiếu-nữ lạc đường, không biết nên theo ngả nào, ngày dài và băn khoăn.

Tân chợt đoán được một phần nào mục đích cô đến gia-dinh chàng. Từ trước đến nay chưa bao giờ cô dám bước chân đến đây. Chắc cô muốn gặp ba chàng vì nghe biết tin ba chàng ốm nặng. Tân im lặng nhìn cô, dịu dàng và khuyễn khích. Chàng không muốn cản trở hoặc làm khó dễ nếu cô muốn gặp ba chàng. Lan cũng ngắm cô Thủy chăm chú. Tân không hiểu thái độ của em gái đối với một người bạn gái của ông Yên sẽ ra sao. Lan sẽ lạnh lùng tiếp cô và cho cô biết nàng sẽ không thề cho phép cô gặp mặt ông Yên? Vì cô Thủy dù sao cũng là một người tình địch của bà Yên?

Lan mòi, giọng hơi có vẻ sai khiến:

— Mời cô ngồi xuống ghế đá.

Theo lời Lan, cô Thủy ngồi xuống ghế, hai tay đeo lên đùi, răng cắn môi dưới đã đỏ lên. Lan hỏi rất nhẫn nhặt:

— Cô đến có việc gì đây? Lâu lắm Lan không được gặp cô.

Mặt cô Thủy sáng hẳn lên. Nghe thấy Lan xung hô bằng tên với cô như ngày trước, chắc cô hy vọng sẽ được nàng giúp đỡ. Cô nói nhỏ nhẹ, giọng khẽ đến nỗi Tân có cảm tưởng nếu chàng và Lan từ chối cô sẽ ngất đi vì thất vọng.

— Dạ! Tôi...muốn đến...Tôi muốn đến xin gặp...

Cô nghe ngào không tiếp nổi câu

nói dở dang. Cô không biết gọi ông Yên bằng danh từ nào để khỏi phật lòng Lan và Tân và đến cách xưng hô với hai anh em cô cũng không biết gọi thế nào cho phải lẽ. Đoán được sự bối rối của cô Thủy, Lan dỗ lời:

— Cô muốn gặp ba chúng tôi phải không?

— Vâng! Nghe nói...ông nhà ốm nên tôi đến thăm.

Lan nhắc lại như tự nói với mình:

— Đến thăm?

Đôi mắt to như hai cánh lá đèn thăm của một loại cây kỳ dị, cô Thủy thu nhỏ người như một kẻ phạm nhân bị hành tội. Cô tướng Lan cố ý nhắc lại hai chữ « đến thăm » để chế nhạo và mỉa mai cô. Lan im lặng suy nghĩ và một vẻ lưỡng lự hiện trên khuôn mặt nàng. Cả ba người đều im lặng. Cô Thủy mặt cúi gầm xuống, chớp chớp mi mắt và mãi khi hai hàng nước mắt giàn dụa chảy xuống má cô, Tân và Lan mới chợt nhận ra cô đang khóc. Cô khóc yên lặng không một tiếng rức nở, nước mắt chảy源源 không bao giờ hết. Cô có vẻ xấu hổ và khổ sở vì khóc trước mặt hai anh em Tân và Lan.

Cô liều lĩnh, sự liều lĩnh của một người tuyệt vọng đến cực độ. Cô van xin và hạ mình không ngần ngại xấu hổ:

— Anh và Lan tha lỗi cho tôi... Trời ơi! Tôi không dám làm phiền... Lan! Lan có giận tôi đến thế nào tôi cũng đành chịu nhưng...tôi chỉ tha thiết cầu xin một điều rất nhỏ nhặt... cho phép tôi nhìn mặt ông nhà một lần thôi...không? Tôi sẽ không nói chuyện và quấy rối ông nhà,

chỉ xin nhìn mặt một lần cuối cùng mà thôi khi ông ngủ... Anh Tân! Anh đừng từ chối. Anh mà từ chối không khéo tôi chết mất... Chỉ một lần cuối cùng mà thôi!

Lan và Tân ngắm khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt của cô Thủy. Tân thấy hai bàn tay em ghì chặt lấy thành ghế. Chàng có cảm tưởng nàng sẽ vung đứng dậy ôm lấy cô Thủy.

Cô Thủy ngừng khóc. Cô lấy khăn tay lau những giọt nước mắt đọng trên gò má. Tuy Lan và Tân vẫn im lặng nhưng nhìn vẻ mặt hai người cô Thủy đoán biết cô sẽ được giúp đỡ. Đôi mắt cô đầy vẻ biết ơn.

Lan đứng dậy, nàng đưa mắt nhìn Tân rất nhanh đoạn quay về phía cô Thủy, nàng nói, giọng dịu dàng nhưng cả quyết :

— Cô đợi một chút để Lan lên phòng ba rồi xuống ngay.

Lan lên gác rồi cô Thủy rụt rè hỏi chàng về chuyện học hành của Lan và chàng. Tuy nhiên hai người không ai dám động đến bà Yên. Lan chắc lên gác báo cho ông Yên biết chuyện cô Thủy đến thăm, nhưng dù hai anh em chàng đều thầm đồng ý muốn để cô Thủy gặp ông Yên, Tân đoán trước cô Thủy sẽ phải trở lại một hôm khác. Tân không bao giờ tưởng rằng hai người đàn bà, mẹ chàng và cô Thủy, lại có thể gặp nhau và lại gặp nhau trước mặt ba chàng. Vì vậy Tân sững sờ khi Lan xuống mời cô Thủy :

— Đề Lan dẫn cô lên phòng ba. Cô đừng lo. Ba Lan đang ngủ.

Tân phán vân bết súc. Lan không

nhìn chàng. Tại sao Lan lại dám quyết định đề bộ ba, cô Thủy, ba và mẹ chàng gặp nhau? Không thể thế được! Có lẽ chính ông Yên muốn thế và Lan chỉ biết chiểu theo ý ông.

Tân lảng lặng theo Lan và cô Thủy lên gác. Càng bước đến gần phòng ông Yên, cô Thủy càng lộ vẻ cảm động. Mặt cô tái lại không còn giọt máu. Cô như một tội nhân đang bước lên đoạn đầu dài. Lan và cô Thủy đã đến trước cửa phòng ông Yên. Lan mở cửa cả quyết và mạnh bạo. Nhìn qua vai hai người Tân thấy ông Yên đang nằm dài trên giường và mẹ đang ngồi ở chiếc ghế ngay cạnh.

Tất cả mọi người đều yên lặng.

Cô Thủy quay lưng về phía Tân, nên Tân không hiểu nét mặt cô thay đổi đến thế nào, nhưng chàng đoán sự xúc động quá mạnh đã làm thâm hình cô tê liệt.

Me Tân, khi cánh cửa mở và nhân ra có khách lạ đến thăm, vẫn còn bỡ ngỡ. Tuy bà chưa bao giờ gặp cô Thủy nhưng vì trước đây Lan và Tân đã nhiều lần đưa ảnh cô cho bà xem nên sau chắc bà cũng biết cô là ai. Khuôn mặt thanh tú của bà đồi hẳn. Từ vẻ bối rối lúng túng nét mặt bà chuyển sang một vẻ sợ hãi rất đáng thương. Bà hết nhìn ông Yên rồi lại nhìn cô Thủy. Chưa bao giờ Tân cảm thấy ghét ba chàng bằng lúc này. Dù nhiên một người sắp chết có quyền đòi hỏi ở mọi người rất nhiều thứ, nhưng sự chịu đựng của con người có giới hạn.

Tân cảm thấy rõ ràng tất cả những gì vừa bi kịch vừa hãi hùng lại vừa khôi hài của tình trạng hiện tại.

Nhưng tại sao tất cả mọi người lại phải chịu làm nạn nhân cho một ý muốn quái ác của một người ốm như bà chàng?

Tuy vậy chàng vẫn đứng yên lặng, thụ động và chờ đợi. Chàng không có ý định nói một câu hay có một hành động gì, dù nhỏ nhặt nhất, để giải thoát mọi người và cả chính chàng khỏi tình trạng khó khăn này.

Tân sững sờ ngạc nhiên khi thấy bà Yên ngồi thẳng dậy, môi hơi mím, mắt nhìn thẳng vào mắt cô Thủy kiêu kỳ và thách thức. Chưa bao giờ Tân thấy bà có dáng cả quyết và cứng rắn dó.

Ông Yên mới đầu nhìn cô Thủy, lạnh lùng và lộ vẻ khó chịu như thường lệ ông phải tiếp một người khách. Nhưng ông chợt đổi ý kiến, ngồi nhambi dậy mím cười một cách quái gở, một tay giơ về phía cô Thủy và lên tiếng :

— Em Thủy đấy à? Em lại gần đây! Sao anh ốm dã lâu mà không thấy em đến thăm? (ông hơi mím cười) kè ra người ta cũng khó quên nhau lắm nhỉ? Em vẫn không thay đổi, vẫn trẻ và đẹp như xưa. Anh đã bảo em lại gần đây cơ mà. Thế! Phải rồi! Em ngồi xuống cạnh giường đây này. Anh xin giới thiệu với em... Đây là vợ anh, và đây là Lan với Tân. Chúng lớn đây chứ? Chắc em cũng chưa quên. (Quay về phía bà Yên) Còn đây là Thủy, một người bạn cũ của anh.

Ciọng ông cố làm ra vẻ thân mật và tự nhiên nhưng mọi người đều sợ hãi lo lắng. Tân tự hỏi không biết ông Yên có còn đủ óc xét đoán và suy

nghĩ sáng suốt hay không? Một ông điên, hai là ông gần cái chết đến nỗi coi khinh tất cả mọi người. Sự đau khổ của cô Thủy, của bà Yên đối với ông chỉ là những chuyện nhỏ mọn và không liên quan gì đến ông.

Tân bắt đầu hỏi hận là đã dã cô Thủy bước chân vào căn phòng này. Cô thật đáng thương. Chàng có lỗi rất nhiều với cô. Tai hại hơn nữa, Tân còn cảm thấy là cực hình cô Thủy, mẹ chàng và chính chàng phải chịu đựng chưa phải đến đây là hối. Ông Yên sắp tiết lộ một điều bí mật đáng sợ. Về sau nhớ lại Tân mới thấy linh tính chàng đã đoán không sai. Thực ra sự suy luận của chàng không phải chỉ căn cứ vào linh tính. Chàng đoán nhất định phải có một lý do tri phổi nào mạnh mẽ lắm mới khiến cô Thủy dù can đảm đến nhà chàng mà không sợ gặp me chàng; cả ba chàng nữa, không phải tự nhiên ông này ra ý kiến quái ác dè cô Thủy lên phòng ông đúng lúc có đủ mọi người.

Cô Thủy ngồi khép nép ở chiếc ghế cạnh giường ông Yên. Cô ngồi lên nhambi bà Yên rất nhanh rồi lại cất đầu xuống, xấu hổ và nhục nhã vô tận.

Ông Yên lại tiếp :

— Sao tất cả mọi người đều im lặng cả thế này? Không ai trách nói chuyện à? Nếu lo rằng làm anh một thì thật quá thừa. Sao dạo này em li nói thế? Hay vì mọi người chưa quen biết nhau thân lắm? Nên kết thân đi thì vừa. Bao nhiêu ghen ghét cạnh giường người chết đều phải dồn xuống sông xuống bè hết.

Cô Thủy từ từ ngừng đầm ồn. Cố nhìn thẳng vào mắt bà Yên. Mọi cõi

mấp máy. Tân giật mình. Chàng nín thở, óc căng thẳng. Mặt cô có một dáng cả quyết khác thường. Điều cô sắp nói chắc rất hệ trọng và là mục đích của sự đến thăm của cô. Giọng cô yếu ớt và run rẩy :

— Bé Ly...

Cô nghẹn ngào không thể tiếp nốt câu nói dở chừng, nước mắt dần dà trên má, cô đưa hai tay lên ôm lấy mặt.

Mặt ông Yên xa xăm và trán cau lại khi nghe cô Thủy nhắc đến bé Ly (tên một đứa trẻ mà đến giờ phút này đối với Tân còn rất xa lạ và vô nghĩa). Ông lầm bầm một mình :

— Bé Ly ! À...

Ông cất cao giọng để mọi người đều nghe rõ :

—Ồ ! Bé Ly ? Thế mà anh quên mất... Nó ra sao ! Vẫn khoẻ mạnh chứ ? Chắc nhớn lầm rồi...

Quay về phía bà Yên ông giảng giải :

— Chắc em không biết bé Ly là ai phải không ? Mà sao em biết được. Bé Ly là con anh và Thủy. Con gái. Xin lỗi em vì anh đã giấu em chuyện này. Thủy ! Tại sao em không đưa bé Ly lại thăm anh một thè ?...

Cô Thủy bỏ tay xuống mặt cô tái xanh như một xác chết, cô thu hết can đảm cô mới nói được một câu ngắn ngủi :

— Bé Ly... Bé Ly chết rồi...

Ông Yên hình như chưa nghe rõ, hỏi lại giọng hơi gắt gỏng :

— Sao ?... Em nói bé Ly làm sao ?

Cô Thủy nhắc lại như một cái máy :

— Bé Ly chết rồi...

Ông Yên đưa tay lên bóp trán. Ông quên hẳn mọi người, khung cảnh chung quanh và chìm đắm trong những tư tưởng riêng. Tự nhiên ông cười một tiếng khô khan, hơi nhún vai đoạn nằm xuống kéo chăn lên tận cổ. Ông nhắm mắt lại như muôn ngủ.

Bà Yên nhìn cô Thủy và chồng, ngăn ngo một chút đoạn tiến ra phía cửa, nhưng bà vừa mới đi được mấy bước cô Thủy đã vùng chạy vượt khỏi bà. Cô ôm mặt trong hai bàn tay khóc nức nở. Thân hình cô lao đảo không vững. Lan vội vàng chạy theo cô. Tân tiến lại gần bà Yên và nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà giữ bà lại.

Điều gì phải xảy ra đã xảy ra !



Mấy hôm sau buổi tối cô Thủy đến thăm ông Yên, bệnh ông vẫn không thuyên giảm. Hy vọng ông sống qua tháng này mong manh như một sợi tơ. Bao giờ ông chết ? Câu hỏi đó như một đám mây đen rộng lớn, che phủ vàng trán tất cả mọi người trong gia đình Tân. Khoảng thời gian chờ đợi hầu như dài vô tận. Nhiều lúc Tân có cảm tưởng không phải chỉ có ba chàng sắp chết mà mỗi người trong gia đình đều mong mỏi chờ đợi cái chết của chính mình. Mẹ chàng có khai dâng trí và quên lãng tất cả mọi sự. Tân dù dâng nhìn bà ngồi hàng giờ trước cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài. Mắt bà mở to vui thú,

ngực pháp phồng thỉnh thoảng bà giơ hai tay áp vào má. Bà nhìn theo một chiếc lá trao đi trao lại trong không khí đoạn bay qua cửa sổ và rơi trên đầu gối. Bà nhẹ nhàng cầm lấy cuống lá đặt vào lòng bàn tay, vò nát chiếc lá và lơ đãng thả những mảnh rơi xuống chân. Chợt bà sững người, hai tay chắp vào nhau và rên nho nhỏ. Tân vội đến cạnh mẹ hỏi :

— Mẹ làm sao thế ?

— Trời ơi ! Mẹ tinh hay mê thế này ? Có phải ba đã chết và chôn được mấy ngày rồi ? Đúng thế không con ?

— Mẹ mê ngủ đây à ? Ba còn sống cơ mà !

Bà Yên không đề ý vẫn hỏi :

— Mà đúng me đưa đám ba đến tận nghĩa địa. Con không tin ư ? Trời ơi ! Sao tôi khờ thế này ! Tân đặt tay lên vai mẹ bắt bà quay đầu lại phía mình :

— Me nói gì mà kỳ vậy ! Con đây mà !

Bà rung mình im lặng một phút đoạn mỉm cười ngượng nghẹn :

— Thôi !... Thôi hết rồi !... Me nghĩ mãi dâm ra quần cả trí.... Hết hồn rồi. Me không làm nhảm nữa đâu mà lo. Cứ tưởng tượng mãi không khéo tin là mình thấy rõ ràng.

Lan dạo này cũng tránh không nói chuyện lâu với Tân. Điều đó rất hợp ý Tân, vì chàng cũng cảm thấy hai anh em không có chuyện gì trao đổi hoặc có nhưng không phải lúc. Lan cũng rất bận vì phải săn sóc ba với mẹ chàng.



Một buổi tối, Tân có việc ra phố về. Còn cách nhà một quãng, trời đã mưa to. Gió mạnh vặn các cành cây và làm rung chuyền bầu không khí mãnh liệt như muôn ngàn bàn tay không lồ đang đập xuống. Khoác chiếc áo mưa che kín người, Tân lùi bước như chạy. Dưới chân chàng những cành cây vụn rơi đầy phủ một lớp mỏng trên hè. Thỉnh thoảng rầm rộ, trầm và làm rung cả lồng ngực chàng. Nước mưa đã bắt đầu rơi vào thân thể chàng, lạnh buốt như châm những con vật vô hình bò dọc theo đường xương sống. Nước chan hòa trên mặt chàng, thỉnh thoảng cho phู่ mắt chàng và khiến cảnh vật trước mắt Tân lung linh hư ảo. Tất cả là một sự đảo điên dữ tợn làm Tân choáng váng như uống một cốc rượu mạnh. Ốc chàng nóng rực lên trái hòn với ngực và bụng chàng lạnh như băng. Chàng cảm thấy cô độc vô cùng. Người chàng nặng chịu chìm xuống một hố xa lèo sâu thăm. Chàng thở nặng nhọc. Phổi vẫn vẻ không một bóng người. Chàng tưởng như lạc vào một thành phố xa lạ ở một xứ khác. Chân bước vô định, tâm hồn trống rỗng như những lớp thương từng không khí mầu tím thâm lấp lánh những diềm sáng của các vì sao.

Mắt Tân mở nhưng những ánh chàng nhìn thấy chỉ là hư ảo. Chỉ có mỗi một điều chàng ý thức được rõ rệt là tiếng đập ròn ròn của tim chàng, và hơi chàng thở quen quanh trong cổ họng. Chàng càng ngày càng chạy nhanh hơn. Đầu chui về phía trước, mình lao đi như một hành tinh lạc lõng. Chàng mê man chạy như một người điên. Tốc lực làm chàng

say sưa. Không có gì ngăn nỗi chàng. Chàng muốn quên hết.

Tân đã về đến nhà. Mưa đã tạnh. Đầy mạnh cánh cửa sắt, chàng bước vào sân. Chàng nhìn xuống đê tránh mấy vũng nước. Khung sáng của chiếc cửa sổ trên gác hắt xuống ngã dài trên mặt sỏi. Chàng nhìn thấy giữa khoảng sáng, bóng một người từ cầm lên tay, ngửng đầu lên chàng ngạc nhiên.

Ba chàng tì tay vào thành cửa sổ mắt nhìn thẳng. Ánh sáng của ngọn đèn ngoài đường chiếu sáng một nửa khuôn mặt ông, nửa kia chìm trong bóng tối. Bất giác Tân rùng mình sợ hãi. Hình ảnh kỳ dị trước mắt không bao giờ chàng quên nổi, bám chặt lấy những đường thần kinh trong óc chàng dai dẳng và chặt như muôn ngàn chiếc chân dài và ngòng ngoéo của... con mực.

Tân cố lấy lại bình tĩnh. Có gì là lạ và khác thường nếu ba chàng đứng ở cửa sổ một đê mưa. Tất cả vẫn bình thường nếu chàng đứng tự ám ảnh mình và tưởng tượng ra những chuyện khác thường.

Về phòng thay quần áo ướt xong Tân vội vàng sang phòng ông Yên. Dù sao chàng nữa chàng cũng không thể để ông đứng như vậy vào lúc bệnh đang nặng. Đến cửa phòng ông Yên, chàng ngạc nhiên thấy Lan đã đứng sẵn ở đấy. Lan hỏi :

— Anh đi đâu về mà khuya thế? Em định vào xem ba đã ngủ chưa?

— Ngủ chưa? Lan có biết ba đứng ở cửa sổ đê mưa hắt vào người từ bao giờ không?

— Đứng cạnh cửa sổ đê mưa hắt vào người? Anh nói gì em không hiểu. Cách đây độ nửa tiếng em còn ngồi cạnh giường ba, chờ ba ngủ rồi em mới về phòng.

— Chắc ba vừa dậy. Ta vào xem...

Lan mở khẽ cửa phòng. Quả thật ba chàng vẫn còn đứng tựa cửa sổ quay lưng vào hai người. Lan chạy vội vào, kèn nho nhỏ :

— Ba!... Ba!...

Nàng đến ngay cạnh ông Yên. Cúng không đề ý. Nàng nắm lấy cánh tay ông.

— Trời ơi! Sao ba kỳ thế! Đứng như thế này lại ốm to. Ba vào giường nằm đi.

Ông Yên từ từ quay đầu lại, đôi mắt ông mở trừng trừng như nhìn suốt qua người con gái. Rồi ông lại quay đầu nhìn ra ngoài mưa.

Lan hơi sững người một giây đoạn tì g cả quyết kéo mạnh tay ông, tức tối :

— Ba nghĩ gì con không cần biết! Nhưng bồn phận con là bắt ba phải đi nằm. Ba nghe rõ chưa? Ba đi nằm ngay...

Ông Yên theo Lan vào giường nằm, miệng mỉm một nụ cười ngày thơ như một đứa trẻ. Tân muốn nhắm mắt lại. Chàng không đủ can đảm ngắm khuôn mặt bình thản và yếu ớt của ba chàng. Bệnh nặng đã đập nát mắt bàn ngã của ông thành cát rồi chàng?

Lan sửa lại mấy nếp chăn, mặt đầm chiểu. Không trao đổi một câu

nhưng hai anh em cùng chung một ý tưởng. Lan ngừng mặt lên nhìn anh trai, hàng lông mi cong rung động như những nhánh cỏ dưới gió. Đôi môi nhỏ hé mở, thành hình nho và dịu ấm của Lan run run.

Lan chạy lại ôm lấy chàng và lần đầu tiên từ mấy tuần nay Lan khóc nức nở. Ngón tay Lan bám chặt lấy vai anh. Tân như chìm đắm dưới sự đau khổ của em gái. Chàng đứng yên lặng. Lan đã nguôi nguôi. Nàng ngước mắt giọng vẫn còn nức nở :

— Ba làm sao thế anh ? Trời ơi !
Bây giờ em phải làm gì ? Em đã cố hết sức nhưng sao mà hiều nỗi ba.
Anh ! Ba sắp chết !... Chết ! Không... không ! Ba không chết được. Lan không muốn thế ! Không bao giờ Lan muốn thế ! Tại sao ba lại dày dặa thân mình làm gì ? Tại sao ?... *

Hai anh em đứng như thế rất lâu. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt.



Sáng hôm sau ông Yên chết. Tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt. Ông Yên vừa húp xong bát cháo Lan mang lên. Bà Yên ngồi trên chiếc ghế cạnh giường chồng. Tân đứng tựa cửa sổ nhìn xuống đường. Tất cả đều ông à và đẹp như bầu trời xanh cao vút ngoài kia. Không ai nói một câu.

Ông Yên đòi Lan đỡ dậy và chêm gối sau lưng để có thể nhìn ra phía khoảng trời ngoài cửa sổ. Một lúc sau ông nhắm mắt lại mới thoáng một nụ cười trầm tĩnh, đẹp như nụ cười của tượng Phật. Mới đâu ai cũng tưởng ông ngủ nhưng sau mới nhận ra là tấm chăn phủ ngực ông không phồng nữa và hai bàn tay bất động.

Ông Yên chết, rất êm ái và đẹp khác thường.



Me chàng và Lan đã về. Chân hai người đi trên sỏi làm vang lên những âm thanh xào xác như ló khói cháy trong bếp lửa. Có tiếng cửa sổ đóng lại và tiếng me chàng cười vui vẻ. Trước khi mở cửa vào nhà, bà Tân còn đứng lại trao đổi với Lan mấy câu mà Tân nghe theo không kịp, thoáng rất nhanh qua tai chàng như những hạt mưa nhỏ tạt vào mặt, lạnh lạnh và gai gai khi chàng đứng cạnh cửa sổ ngắm cảnh vật bên ngoài.

Tân vẫn thích nghe me chàng cười. Chàng quen với giọng cười đó từ thuở nhỏ. Trong gia đình có lão bà là người hay cười nhất. Bà cười rất tự nhiên, vô tư như một đứa trẻ. Hiện giờ tuy đã đứng tuổi, tiếng cười của bà vẫn trong và mát như hồi còn trẻ.



Cửa phòng mở, me Tân và Lan bước vào nhà. Thấy Tân ngồi tư tư, khuôn mặt bà Yên bớt hẳn vẻ buồn tặc, tuy nụ cười còn đọng trên nét môi. Bà vội vàng hỏi, giọng lo ngại săn sóc :

— Con ngồi làm gì đây ? Tôi ăn cơm chưa ?... Ăn được nhau không ?

Bao giờ cũng vậy, me chàng

quanh chǎm nom chàng như một con gà mái dề ý đến dàn con mới dέ. Sự âu yếm đó lâu thành một thói quen. Có thể một lát sau bà quên ngay là có mặt Tân trong cùng một phòng. Tân cũng không thầm trách móc mẹ chàng vì chính chàng nhiều khi cũng không lưu ý đến sự có mặt của mẹ chàng. Từ dạo nhón lên, Tân suy nghĩ, đau khổ không lộ dέ me chàng biết. Có lẽ vì thế Tân có cảm tưởng me chàng hơi sợ và ngại ngài chàng như hồi trước ba chàng còn sống, me chàng sợ ba chàng. Bà thường hạ bớt giọng nói khi có chàng bên cạnh.

Lan thấy anh trầm ngâm, chạy lên bên, mặt tươi tinh ghé sát môi vào tai chàng thì thầm :

— Em xin lỗi anh nhé!... Anh đừng giận gì em! Tôi nghiệp em đâu có đáng tội. Hay nếu em có tội thì chắc từ bao giờ ấy, em không nhớ ra được đâu...

Tân im lặng và hơi mỉm cười gượng gạo. Lan lấy tay quay đầu chàng về phía nàng, soi mói :

— Anh làm sao thế?

Nhưng không chờ chàng trả lời, Lan bỏ chạy.

Tân bắt đầu cảm thấy bức tức. Chắc Lan vừa gặp Bá (Bá là người yêu của Lan). Sự vui vẻ thái quá của em vào lúc tâm hồn chàng còn đầy rẫy những cảm giác bứt rứt, những tư tưởng đen tối và trái ngược, càng khiến chàng nóng nảy hơn.

Me chàng, ngồi ở ghế đối diện với chàng; gọi Lan :

— Lan ơi! Lên đây me bảo.

Lan ở nhà dưới lên, mặt đỏ hồng.

— Cái gì đây me?

— Mang mấy hàng áo me mua hôm qua ra đây me xem lại.

Me chàng và Lan chui đầu vào mấy hàng lụa, bàn cái về màu sắc và giá cả.

Tân ôm đầu trong hai bàn tay :

— Trời ơi! Sao mình rúc đầu thế này!

Bà Yên đưa mắt nhìn Lan lo ngại. Bà thầm thì hỏi con gái :

— Con đã lấy thuốc cho anh uống chưa?

Lan lắc đầu. Bà Tân giọng trách móc :

— Mấy hôm nay nắng mới độc lám! Me đã bảo bao nhiêu lần mà anh nó vẫn không chịu đội mũ.

Tân vùng đứng dậy gắt gỏng :

— Không thuốc men gì hết! Tại sao...

Nhin hai khuôn mặt dàn bà hướng về phía chàng, Tân ngừng lại và cảm thấy thái độ của chàng thật là vô lý.

Tân ngắm cảnh vật ngoài vườn, khuỷu tay ti len khung cửa sổ. Một làn gió nhẹ đưa mấy cành hồng chậm vào má chàng. Chàng hơi hối hận. Tại sao chàng lại cư xử kỳ lạ như vậy với me chàng?

— Anh!

Chàng quay lại. Lan lắng lặng đưa cho anh một cốc nước và một viên thuốc nhúc dầu.

— Anh uống đi cho đỡ mệt.

Tân đỡ lấy cốc, dè vién thuốc lên đầu lưỡi và uống một hơi cạn hết nước. Khi trao trả cốc cho Lan, mắt chàng gấp mắt Lan. Tân ngượng

nghịu mỉm cười. Lan cũng mỉm cười theo. Hai người ngầm làm lành với nhau.

Bà Yên đến cạnh Tân. Bà nhìn chàng chăm chú.

— Con có chuyện gì nghĩ ngợi ?

Tân lắc đầu.

Hai mẹ con đương yên lặng một phút. Bà Yên đầy cánh cửa chớp sát vào tường ở bên ngoài. Bà ngắt một bông hồng vứt rời từng cánh vo trong tay. Lơ đãng bà đặt mấy cành hồng vụn nát vào lòng bàn tay Tân miệng nói :

— Chà ! Mấy cây hồng đạo này lấm hoa quá !

Tân rùng mình xúc cảm. Tay mẹ chàng ấm áp và mềm. Không hiểu sao chàng chợt hỏi :

— Mẹ có hay nhớ đến ba không ?

Mẹ chàng ngạc nhiên.

— Sao con lại hỏi thế ?

Tân đáp lạnh lạt :

— À ! Tự nhiên con nhớ đến ba.

Bà Yên có dáng ngẫm nghĩ, đoạn ánh mắt tươi cười bà trả lời :

— Có chứ ! Thỉnh thoảng mẹ cũng nhớ đến khuôn mặt hầm hầm của ba. Khách đến chơi với mẹ gặp ba là dut hết. Thật mẹ chưa thấy ai khó tính bằng ba.

Bà cười nhẹ. Nghe giọng nói điềm tĩnh của mẹ chàng, lòng Tân se lại và khó chịu. Thành thật với chính mình, Tân nhận thấy mẹ chàng không đáng trách một chút nào. Tại sao chàng lại muốn tình yêu của mẹ chàng

đối với người đã chết phải hồn vía ? Điều đó vô lý. Nhất là chàng cũng đã thừa hiểu mẹ chàng yêu linh chàng như thế nào rồi. Mẹ chàng giống một dứa trẻ, chóng yêu và cũng chóng quên. Tại sao Tân lại coi sự quên đó là quan trọng.

Bà Yên lại tiếp :

— Có lần cô Thịnh hỏi mẹ cô ghen không ? Cô trêu me chứ thực cô biết thừa me không hay ghen. Kì ba cũng buồn cười thật. Lặng nhằng với nhiều cô thế mà không chán. Được một cái là mẹ cũng chẳng ngần trở ba. Chỉ sợ làm tan cửa nát nhà mà rồi cũng chẳng đi đến đâu. Mẹ không hiểu tại sao lại lầm người mà được ba. Có người sợ ba chết khiếp có người lại mê.

Hai mẹ con cùng im lặng. Một lát gió nhẹ thổi qua. Không khí mát của đêm tràn vào từng đợt. Bà Yên chợt rùng mình. Tân vẫn nghĩ đến ba chàng, chàng định nói tiếp câu chuyện bỏ dở :

— Mẹ ! Con định hỏi...

Bà Yên từ từ quay mặt về phía chàng. Tân im lặng. Vẻ mặt lờ đãng và thản nhiên của mẹ chàng chứng tỏ bà đã quên bằng mắt là hai mẹ con đương nói đến vấn đề gì. Bà nhẹ nhàng hỏi :

— Con bảo cái gì ?...

Tân đáp ngắn ngủi :

— Không ! Không có gì cả...

Bà Yên hình như chợt nhớ ra một việc chưa làm nên dề Tân dừng mọi mình ở cửa sổ và vào nhà trong.



Tân từ từ nhắm mắt lại. Chàng tự nhiên cảm thấy cô độc và thất vọng. Chàng như một người thủy-thủ bị đắm tàu nằm trên một chiếc bè trôi vật vờ trên mặt bờ đèn ngòm, nửa sống nửa chết. Cảm giác lạnh rét lại trở lại thấm vào cơ thể chàng. Đúng vậy ! Không một ai có thể giúp chàng. Mẹ chàng và Lan chỉ là những người ngoài cuộc. Böyle giờ chàng phải làm gì ? Chàng có nên tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn về cái chết của ba chàng, giấc mơ hãi hùng của chàng, sự giây liên lạc, nếu có, giữa cái chết đó và đời sống của chàng hiện tại hay không ?

Tân đứng suy nghĩ rất lâu.



Tân nằm nhìn lên đình màn và đợi giấc mơ tới. Chàng biết chắc là đêm nay giấc mơ đó sẽ trở lại. Tân đặt một bàn tay lên ngực và soa nhẹ nhè trên da thịt. Tim chàng vẫn đậm đều nhưng chàng tin rằng trong một lúc nữa, một phút nữa hay chỉ một giây, tim chàng sẽ từ từ đậm chậm lại, chậm lại hoặc vụt đậm rồi lên nhanh lên mãi.

Tân nhòm người ngồi dậy. Không ! Không ! Chàng phải chấm rứt tình trạng này. Tân biết là chàng có thể tự giải thoát cho chàng nếu chàng dám... Tại sao chàng không can đảm dào sâu cho đến cùng. Chỉ một lần thôi là đủ.

Có một giọng nói đối với chàng rất quen thuộc (hình như đó là tiếng nói của chính chàng) nhắc đi nhắc lại bên tai chàng « Giấc mơ ! Giấc

mơ ! Giấc mơ !...chết !...chết !... lạnh ngắt !...sợ hãi !... »

Tân thiếp ngủ lúc nào không biết.



Tài nhìn chăm chú mấy cành lá xanh tươi ngoài cửa sổ. Mầu xanh của lá có một cái gì là lạ khác thường. Chàng vươn vai giờ hai tay lên quá đầu và ngáp đến chảy nước mắt. Tân cảm thấy thú vị trong những cử động nhỏ nhặt và vô nghĩa. Chàng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc. Đã lâu lắm chàng mới lại có những rung động đầy khoái cảm trong tâm hồn.

Tân cố nghĩ lại một cách mạch lạc những chuyện đã xảy ra. Tối hôm qua sau câu chuyện với mẹ chàng về ba chàng. Tân thao thức mãi không ngủ được.

Tân mừng rõ suýt kêu lên thành tiếng. Tân chợt nhớ ra là chàng đã ngủ không mê. Giấc mơ quái ác đó đã không trở lại. Có một sự thay đổi quan trọng đã xảy đến. Cái gì quan trọng ? Sự thay đổi của khung cảnh quanh chàng ? Không ! Chính chàng đã thay đổi. Tân biết rõ như vậy.

Sau một đêm ngủ không mơ, tất cả những băn khoăn, đau khổ của chàng trong mấy năm gần đây vụt trở nên rõ ràng như được ánh mặt trời soi tới. Tất cả thật giản dị và chỉ có thể. Tại sao trước đây chàng không khám phá ra.

Tân đã hèn nhất. Chàng đã thầm mong ba chàng chết mà không biết. Chàng đã nhầm tưởng là vì chàng

ghét ba chàng nhưng thực ra tình cảm yêu ghét của chàng đối với ông không có liên hệ gì đến sự mong mỏi đó. Tân sợ chết cho nên chàng hy vọng cái chết của ba chàng sẽ trả lời hộ những câu hỏi làm chàng thắc mắc. Chàng chăm chú quan sát ông tiến dần đến một vực sâu thăm. Chàng cố gắng tìm hiểu ông nghĩ gì, ý nghĩa những phản ứng của ông, những sự đau khổ của ông khi đứng trên bờ vực thăm.

Sau khi ba chàng chết, Tân đã thất vọng ghê gớm. Cái chết của ông không giúp được Tân chút nào trái lại chàng lại càng bị những tư tưởng bi quan ám ảnh.

Giác mơ quái ác của chàng chỉ là hình ảnh của sự đau khổ và sự chết của chàng. Nhưng đến giờ phút này Tân thấy rõ là ba chàng đã làm lẩn, và có lẽ nếu chàng không chịu thay đổi chàng sẽ cũng làm lẩn như ông. Ông đã hoàn toàn cô độc vì ông không biết sống và lợi dụng để sống. Lối sống ích kỷ, không yêu ai, không tin tưởng vào mọi người và chính mình của ba chàng dù khiến gần như tràn truồng không một vật che thân, không một mảnh sắt trong tay và ông không tin vào tình yêu cho nên ông cũng không thèm dựa vào tình yêu khi đối diện với cái chết.

Phải dựa vào đời sống để chống đối với cái chết. Đó là kết luận chàng vừa đạt được.

Tân sững sờ ngạc nhiên. Không nhẽ

câu trả lời chỉ có thể ? Nhưng chàng bắt buộc phải tin vì đó là sự giải đáp độc nhất chàng tìm được sau bao nhiêu suy nghĩ và đau khổ.

Dù sao chàng nữa còn hơn là tay không.

Tân tiến ra phía cửa sổ, mở rộng hai cánh cho nắng lùa vào. Chàng vui thích ngắm khu vườn đầy hoa. Chàng vừa muốn cười muốn hát lại vừa cảm động như sắp khóc. Chàng vừa được sống lại sau một thời gian nằm trong một nấm mồ tối.

Có tiếng cười của Lan ở dưới sân vắng lặng. Lan đang đứng nói chuyện với Bá trên con đường trải sỏi. Lan mặc một chiếc áo màu thiên thanh mát dịu.

Linh cảm có người ngắm nhìn, Lan ngừng đầu lên. Nàng ngắm Tân trong một phút. Tân thầm nghĩ : « Tại sao Lan lại có vẻ ngạc nhiên ? » Hay nàng cũng cảm thông được với sự thay đổi quan trọng trong tâm hồn chàng ? Tân tha thiết mong Lan hiểu chàng. Hiện giờ chàng cần sự hiểu biết đó hơn bao giờ hết.

Tân choáng váng vì sung sướng khi thấy khuôn mặt Lan sáng hẳn lên. Nàng hơi ch巫 môi và khép mắt lại một chút như muốn nói « Hôm nay em yêu tất cả mọi người và cả anh nữa ».

Em chàng đã hiều chàng. Chàng không còn sợ vực thăm nữa.

DUY-LAM.

CÔ MÙI

(Tiếp theo trang 32)

một người tay lăm le cầm cái cờ như lúc nào cũng sắp chạy ra sân ga phết, và chốc chốc nghe tiếng chuông lại chạy vào buồng giấy và bỏ mình đứng trước một mình. Ông ấy đứng nói truyện với mình mà chỉ nghĩ đến chạy đi, lúc nào cũng như có ý bảo mình: ông có nói gì thì nói mau lên, tầu sắp đậu rồi, chuông sắp kêu rồi. Cô nghĩ thế có chán không?

Mùi thấy những lời nói của Siêu rất đúng với ông xếp ga Phủ Lệ. Trước khi Siêu nói, những lúc đi với bà Ký Ân ra ga, nàng cũng thấy ông xếp ga có cái gì khác thường nhưng nàng không nghĩ ra.

— Kẻ thì cũng chán thật. Thế còn điều thứ hai?

— Điều thứ hai à?

Siêu chợt nhớ là mình đã nói điều thứ nhất còn điều thứ hai không có.

— Thôi một điều cũng dù ghét rồi. Giả bộn cái gì không có các ông Ký ga ở trong thì thích hơn. Có lẽ cô ra thuê toa, ông ấy lại nề hơn.

Siêu nói thế vì nghĩ đến vẻ đẹp của Mùi. Chàng sợ lộ quá và tiếp ngay:

— Bao giờ người ta cũng nề dần bà hơn. Tôi thì không tranh được bà Ký Ân đâu.

Nghĩ đến cái thích tự mình tranh được toa của bà Ký Ân.

Mùi bảo Siêu:

— Phải đấy, anh không cần ra ga. Em sẽ ra và em có cách.

Siêu nghĩ thầm:

— Nhưng còn gấp ông đốc trưởng? Mùi thì không thể đi thay mình gấp ông đốc được. Cố nhiên.

Chàng cất tiếng hỏi Mùi:

— Cho Mạch đi học ở đây ~~đi~~ lè phải thế nào.

Mùi đáp:

— Chẳng có thè lè gì cả. Và cũng chẳng có gì khó khăn. Anh viết một lá đơn rồi bảo em Triết đưa anh Mạch đến nhà trường nộp đơn và vào học.

Siêu nhẹ hồn người.

— Giản dị thế à?

Chàng nhủ thầm có Triết mà chàng không nghĩ ra — Chàng nói với Mùi:

— Tôi muốn đi gặp ông ta một tí. Tiện hơn. Có người lớn đưa đến vẫn có vẻ long trọng hơn có phải không cô?

— Cái đó tùy anh, nếu anh thích gặp họ.

— Các ông giáo thì tôi thích gặp không như các ông xếp ga.

Bỗng Mùi chợt nghĩ ra:

— Nhưng anh không nên gặp các ông giáo. Anh định dậy từ mà làm quen với họ, ngày sau tranh nhau học trò với họ, khó xử.

— Ủ nhỉ, tôi không nên đi. Đè chủ Triết đi tiện hơn. Cô nghĩ thế rất phải. À, trưa hôm nay có gì ăn không?

Mùi đứng lên:

— Hôm nay lại có canh bún cá. Đè em đi nấu.

Nàng vỗ vỗ vào chỗ túi dề tiền rồi rút giấy bạc ra vứt trả lại Siêu:

— Rõ thật lú ruột. Anh giữ vì anh còn phải đi đòi kia mà?

Siêu vội nói :

— Thời cô cứ cầm lấy. Thế là cô nợ tôi ba trăm. Hôm nào tôi đi, cô lại dưa tôi làm như tôi đi đòi hộ cô.

Mùi di khỏi. Siêu giờ quyền sách dậy cách thức làm pháo ra. Nhưng lại gấp lại ngay, dựa lưng vào thành ghế và hai chân ruồi thằng nhìn ra vườn. Chàng khoan khoái vì mọi việc đã giải quyết một cách ổn thỏa. Trước ngực chàng không còn cái gói ba trăm để có người định vay nữa. Tết xong không phải đi gặp ông Đốc trường Phủ, Mùi buôn bán mỗi tháng chắc có số tiền đủ sống, chàng không phải dạy học tư nữa. Đời sống ở nhà quê lại yên tĩnh có thể cả năm không phải tiếp người khách nào. Cái hiền chàng ở cũng vừa vặn; ở cùng nhà mà chàng vẫn có riêng một thế giới. Ngôi ở hiền nhỉn ra bất cứ về phía nào phong cảnh cũng đẹp. Lại còn Mùi... cô em họ cũng rất đẹp và hình như rất hợp tính chàng.

Chàng đã mỉm cười khi tìm ra cái cớ tại sao Mùi lại hợp tính chàng: Mùi hợp chàng chính vì Mùi thích làm như cái trái ngược hẳn những cái chàng thích làm. Sống gần Mùi chàng thấy đời sống dễ dàng và bình tĩnh. Chàng thấy yêu Mùi, nhưng cái tình ấy khác hẳn tình yêu chàng đã cảm đối với Chi ở Hà-nội. Chi ở ngay cạnh chỗ chàng trợ nhưng chàng đã đi hàng mấy cây số một ngày chỉ để đến nhìn cái cửa sổ nhà trường mà chàng đoán là Chi ngồi học ở trong. Hôm nào bao dạn lắm, chàng mới

dám đón đường đè gặp mặt Chi và quả tim chàng đậm mạnh như người phạm tội gì. Câu chào của Chi « cậu đi chơi » cũng làm chàng sung sướng ran cả người; gặp rồi chàng không có gì đi xa hơn nữa nhưng chàng không dám quay về sợ nàng đoán biết là mình đi về phía ấy chỉ cốt gặp mặt nàng; chàng cứ đi thẳng hai ba cây số nữa, và sự sung sướng làm chàng quên mỏi chân. Böyle giờ không yêu nữa, chàng không biết tại sao đã yêu vô lý như thế và mối lần nghĩ đến chàng còn thấy mình ngượng với mình.

Nhưng lúc mà chàng yêu thì cái tình yêu mạnh mẽ lắm, làm cả người chàng biến đổi khác hẳn. Sống gần Mùi, chàng thấy lòng mình có cái gì hồi hộp như khi thoáng một nỗi vui nhẹ nhè và chàng cũng có khi nhìn vào mặt nàng cũng có khi không nghĩ đến nhỉn, không như độ yêu Chi, bất cứ có dịp nào là hai người cũng nhỉn nhau yên lặng và mê đắm như mất cả hồn.

Siêu đưa mắt nhỉn lên và thấy Mùi tay cầm dổi dữa đi lại phía hiên, hai má còn đỏ hồng vì ánh lửa bếp:

— Giả thế cô. Canh được rồi à?

— Chưa. Một lát nữa thôi. À, hôm nào anh đi anh mua một cái cân cho em.

— Một cái cân à? Cân gì?

— Cân đẽ cân gạo chứ còn cân gì.

— Cân gạo à? Nặng chết tôi mang thế nào được.

Mùi nỉm cười:

— Ai bắt anh xích mà nặng. Mì anh xách nỗi thế nào. Phải thuê hai người gánh lên tàu, xuống tầu.

Siêu cũng nhách mép gượng cười :

— Thuê người thì đem được.

Chàng nghĩ thầm Mùi không biết mình khó chịu chính vì phải thuê người gánh. Chàng nói tiếp :

— Ở đây không có cân bán à ?

— Không có anh ạ. Hôm đi Hà-nội anh nhớ nhé ? Anh đi ngay nhé ?

Rồi Mùi vội vã quay trở vào bếp. Đì đòi tiền chàng đã ngại nhưng được cái dằng nào chàng cũng phải dì mua các thứ thuốc hóa học và lại dì ăn các thứ quà ở Hà-nội. Bây giờ chàng lại phải mang một cái cân từ Hà-nội về cho đến đây. Chàng tắc lưỡi búng ngón tay một cái, tự an ủi :

— Chỉ còn cái cân là hết !

Chàng mỉm cười một mình nghĩ đến chỗ Mùi đương nấu canh bún cũng bỏ chạy vào dè dặt một câu mà mẩy ngày sau nàng dặn cũng được. Chàng chắc Mùi vừa làm bếp vừa nghĩ bụng về việc buôn bán, cái cân mới sẽ mua về — mà chàng rất ghét. Chắc là làm nàng sung sướng lắm.

Ăn bún xong, Mùi nói với ông Lang :

— Thưa thầy nay mai con đi cân gạo. Con đã bảo anh Siêu đi Hà-nội mua cái cân.

Ông Lang ngạc nhiên :

— Đi cân gạo à ? Vốn ở đâu ra ?

Mùi mỉm cười :

— Con lại thuê cả toa tàu nữa. Còn vốn...

Nàng hụ giọng sợ bà Cai ngồi bên kia nghe thấy :

— Vốn, thầy không nhớ à, anh Siêu anh ấy đưa con cả ba trăm dè buôn bán lấy lãi chi tiêu. Con đã nhận lời và định đi cân gạo. Chắc là lời to.

Ông Lang thì phiền hết sức ; gần Tết ông cần tiền dè sắm sửa cho người vợ già ông Ký Thu, người mà ông đã lấy làm vợ nhưng còn dè ở bên làng Yên-Ninh giấu diếm chưa dám đưa về nhà. Đã mấy lần ông định hỏi vay Siêu nhưng còn ngại chưa dám hỏi vì Siêu mới về được ít lâu ; ông định bụng gần Tết sẽ hỏi và chắc sẽ có món tiền đó. Bây giờ tiền đã ở trong tay Mùi ông hết cả hy vọng. Ông không bao giờ dám hỏi vay con gái cả, vì Mùi biết ông có đủ tiền dè tiêu riêng còn tiền tiêu cả nhà đã có nàng lo liệu rồi. Nếu hỏi vay, Mùi tất sinh nghi. Mùi thấy nét mặt cha không vui khi nghe tin nàng bảo dì cân gạo tưởng là cha lo ngại sợ lỗ vốn. Nàng vội nói chắc :

— Cân gạo thì không thể lỗ được, thầy xem các bà Huyện Thanh, bà Ký Ân, cụ Hai Sinh người nào cân gạo cũng lãi to cả. Mà con mua toa, buôn thằng đi Hải-phòng còn lãi gấp hai thế nữa.

Mùi đứng lên đi ra ngoài Xóm. Thấy cửa hàng mình đã đóng cửa, nàng bảo Bé chống cù các phên cửa lên. Bé không hiểu vì có gì và cũng không hỏi. Mùi cũng không nói gì với Bé ; nàng nhìn ngang nhìn ngửa rồi giơ hai tay hất hất như muốn vứt hết cả lò bánh, chống bán nước dì. Mùi làm thế dè tưởng xem cái gian

nếu bỏ trống thì có đủ rộng để đồ gạo không. Mùi lại đi sang bên gian bếp bàn có phủ khăn trắng, làm điệu bộ như dẹp cái bàn ép vào tường rồi nàng nhìn Bé và gật đầu mấy cái. Rồi Mùi cho ngón tay chỏ vào mồm, cắn vào móng tay, dáng suy nghĩ. Nàng chạy vội ra ngoài đường, đứng nhìn vào trong gian hàng lại quay nhìn sang tay trái ra phía chợ và lắc đầu.

— Không được, ở đây xa, họ đón các hàng sáo cần hết, mình chẳng còn gì. Với lại bỏ cửa hàng bánh cuốn thì thiệt khá tiền.

Mùi nghĩ thầm thế, nhưng còn việc bỏ cái bàn có phủ khăn trắng cả năm chỉ có một ông Ký Đông đến ngồi thì nàng không nghĩ tới. Nàng chỉ định dẹp nó lại một bên nhưng nếu thế nhà không đủ chỗ để đồ gạo.

Bé đứng trong nhà lật khăn che mắt lên nhìn Mùi và cố đoán xem Mùi định làm gì nhưng không đoán ra. Ông Ninh Ký cũng nhìn chòng chọc vào Mùi. Mùi mỉm cười với Bé rồi giơ tay làm hiệu bảo hạ phèn cửa xuống. Nàng quay nhìn ông Ninh Ký một cái và bắt giặc mỉm cười với ông ta.

— Ít nữa đi cân gạo thì hết cả nhìn nhé ?

Rồi Mùi đi thẳng về phía chợ, qua nhà nào nàng cũng nhìn vào lần lượt cho đến nhà ông Năm Bụng ở cuối phố. Tuy nhà nào nàng cũng đã vào nhiều lần, quen lắm nhưng bây giờ nàng nhìn bằng con mắt người đi tìm chỗ tiện để cân gạo, nên trông vào các nhà một cách khác : người và đồ đạc nàng coi như không có và vì thế nàng không chào hỏi ai cả, chỉ

chú ý đến cái nồi đất. Mọi người ở phố thì tưởng là tìm người. Mùi thấy có hai nhà có thể thuê được, trong đó nhà là nhà ông Năm Bụng ở cuối phố. Nhưng nàng cũng không hỏi đậm ai cả. Lúc trở về, Mùi rẽ vào thăm bà Ký Ân. Tuy chưa phải là đến để nói cho bà ta biết nàng cũng sẽ đi cân gạo nhưng nàng thấy được nhìn mặt bà ta lúc đó là một cái thích cho nàng.

Trong lúc Mùi ngồi nói truyện với bà Ký Ân và hỏi xa gần về cách thức cân gạo của bà như là hỏi chơi cho biết thì Siêu ở nhà bẩn khoăn đi ra đi vào, đợi Mùi về. Chàng vừa chợt nghĩ ra được một ý kiến hay làm cho đời sống của chàng ở đây được yên ổn hẳn, nên định nói ra với Mùi ngay. Chàng thấy chưa nói ra được với Mùi và chưa được Mùi tán thành thì ý kiến ấy chưa chắc đúng hẳn. Siêu tức Mùi tại sao lút đi Mùi lại không có ở nhà, bỏ đi chơi và đi chơi lâu thế.

Gần đến giờ ăn cơm chiều, Mùi mới về nhưng lại còn ngồi nói truyện thì thăm với ông Lang. Đợi lâu lắm Siêu mới thấy Mùi đi qua sân xuống bếp. Chàng làm như ngẫu nhiên gặp Mùi và nói truyện chứ không tỏ ra về gì mong đợi đến mức cả mình.

— À này, cô nghĩ lại xem có nên cân gạo ngay không ?

Mùi lo lắng :

— Tại sao thế anh ?

— Tôi sợ tôi mới về đây mà đội nhiên cô lại có vốn đi cân gạo, thua toa người ta sinh nghi chàng.

Mùi gật gật rồi chậm rãi bước theo chân Siêu đi về phía hiên nhà thờ. Trong lúc háo hức vì cái thích sắp được mua cân, đi buôn, nàng đã quên không nghĩ đến chỗ đó.

— Phiền nỗi.

Mùi vén áo ngồi xuống giường, tựa tay trên bàn, nét mặt thờ thẩn. Siêu nhìn Mùi và biết là Mùi đã trúng kế mình :

— Cô thích đi cân gạo lắm à ? Tôi nghĩ có cách này...

Mùi ngửng lên nhìn Siêu. Siêu hỏi :

— Ở đây, đã có ai biết truyện về thầy tôi chưa ?

Mùi đáp nhanh :

— Chưa.

— Cả bà chủ nhật trình mà cô nói cái gì bà ấy cũng biết.

Mùi cố nhớ lại hôm kè cho bà Ký Ân nghe về chuyện phải thuê nhà. Nàng không nhớ rõ lắm nhưng cũng đáp :

— Bà ấy chỉ biết là anh với bác về đây thôi.

Siêu nhìn ra sân, nét mặt làm ra có dáng suy nghĩ. Chàng gật đầu, làm bầm :

— Thế thì tốt. Chỉ hơi phiền cho tôi một tí thôi.

Chàng yên lặng và đợi xem Mùi có hiểu ý mình không. Nhưng không thấy Mùi nói gì và xem chừng Mùi cũng chưa hiểu ý mình chàng lại thông thả nói tiếp :

— Tôi về đây không nên đi giao du với mọi người. Cô nghĩ xem điều thứ nhất bác thì như thế, không nên để nhiều người đến chơi nhà. Điều thứ hai tôi chỉ lại giao thiệp nhiều với họ, họ sẽ biết đến chuyện thầy tôi. Cứ như bây giờ, ở đây, không ai chú ý đến mình, cũng chẳng biết mình là ai, thì cô vẫn có thể đi cân gạo được, và thầy tôi lúc nào trốn về thăm nhà cũng kín đáo hơn. Nhưng tôi cần là cứ phải ở đây. Ở ngoài xóm lộ quá. Việc làm nhà, trong một lúc nghỉ viền vông nói mà chơi thôi. Cũng vì thế, mà từ hôm tôi về muốn lắm mà có dám đi ra phố. Phủ chơi đâu. Cô thì cứ lại dục tôi đi chơi nhà này nhà khác...

Mùi thì cho Siêu nói là phải chỉ vì lý ấy làm cho nàng vẫn đi cân gạo được. Nàng cũng thấy trong lúc này cân gạo mà Siêu đi thăm hết nhà nọ đến nhà kia, người ta sẽ dễ dàng đem chấp hai việc bà Cai mới về và việc nàng bắt đầu có vốn lại với nhau. Mùi tươi hẳn nét mặt, bảo Siêu :

— Em thật viền vông như người ở trên cung trăng.

Nói đến đây, nàng mỉm cười nghĩ thầm chính Siêu viền vông như người ở trên cung trăng mà thịnh thoảng lại có óc thực tế hơn nàng nhiều.

— Như lúc nay em lại lú ruột bảo anh ra thăm ông xếp ga. Thăm ông ấy cũng không nên rồi lại còn bảo anh ra thuê toa. Anh mà có tiền thuê toa thì còn lô bằng mấy lần cái nhà tây hai tầng ở ngoài Xóm.

Siêu hất cằm tự đắc :

— Đấy cố xem. Cô cũng chưa nói với ai là tôi định dậy học tư chữ ?

— Chưa anh ạ. Nhưng phiền nỗi, anh không đi lại thì dậy học tư thế nào được.

Siêu thở dài một cái như buồn phiền :

— Kê thi phiền thực. Ngày làm thế nào. Một dẳng cô di cản gạo lại trông thấy ngay, một dẳng dậy học trẻ phải làm cái nhà rộng, lô quá mà học trò chắc đâu đã có mống nào. Lại gày xích mích với ông Đốc trưởng Phủ, với nhà nước mà mình thì đương là một người có tội.

Cái lý nhẽ sau cùng, lúc đó chàng mới bật nghĩ ra và lý do chàng thấy chắc chắn lắm.

— Đây cô xem, giá cô không đi cần gạo tôi cũng chẳng dậy được học tư. Phiền thực nhưng ở đời vẫn có những cái phiền thế, làm thế nào. Trước cái đã có cô di cân gạo.

Siêu lại lấy làm bằng lòng mình lắm. Trước khi Mùi về, chàng mang máng thấy việc không nên giao thiệp với ai là đúng chỉ vì nó tiện cho chàng, không ngờ lúc nói với Mùi những lý nhẽ ấy là đã tìm ra được thêm một lý nhẽ mới làm cho chàng từ nay về sau được hoàn toàn yên tâm hẳn : chàng phải tránh dụng chạm với đời vì chàng là một người có tội.

Mùi nói :

— Thế thi phiền cho anh thật. Nhưng đã có em.

Siêu thi mừng rằng Mùi không nhận thấy cái ý ngầm của mình, nàng vẫn tưởng chàng thích dạy tư, thích đi lại chỉ vì việc nàng cản gạo không toại ý. Chàng nghĩ bấy giờ chỉ còn làm xong việc mua cân là hết và nghĩ đến đây chàng định tâm làm cho xong ngay việc đi :

— À cô đưa tôi ba trăm. Mai tôi đi Hà-nội đòi tiền và mua cân.

Ngày hôm sau Siêu đi Hà-nội và đem được cái cân lên xe lửa mà không bị việc gì khó chịu. Nhà bán cân bán với giá bao nhiêu và phu khuân đòn bao nhiêu, chàng trả theo đúng giá họ nói. Tuy biết là họ, bị họ đánh lừa mình, nhưng vì mới đòi ba trăm ra bạc lẻ chàng thấy mình giàu lắm và không khó chịu vì thiệt tiền như trước kia — Vả lại chàng đã định tâm trước là họ nói bao nhiêu thì trả bấy nhiêu chàng cứ theo đúng thế mà làm. Không nghĩ ngợi gì. Đến ga Phủ-Lệ đã có Mùi ra đón và chàng đã dặn trước Mùi khi tàu đến thì Mùi cứ bảo người lên khuân xe xuống và chàng cứ việc đi thẳng về nhà trước.

Xe lửa đến ga, Siêu nhìn ra thấy Mùi ngạc nhiên hết toa nọ đến toa kia và khi trông thấy chàng thì tươi hàn nét mặt và rón rén bảo Nhớ đứng bên cạnh :

— Đây rồi, đây rồi.

Siêu vờ như không quen biết gì Mùi cả. Lúc đó chàng thấy sắc đẹp của Mùi là bất tiện. May người con trai đứng cạnh chàng nhìn Mùi và thì thầm. Họ không dám nói to vì có lẽ họ tưởng chàng là chồng hay là anh cô gái nhưng chàng cũng đoán là họ đương khen Mùi đẹp. Siêu thấy trong lòng vừa vui thích, vừa khó chịu. Lần đầu tiên nhìn Mùi đứng ở giữa một đám đông, chàng càng nhận thấy Mùi đẹp và đối với chàng có vẻ là lạ như một người con gái thường không phải là em họ chàng nữa. Nhưng chàng khố

chịu vì tưởng như cả toa xe lửa, cả sân ga ai cũng chú ý vào đôi mắt đen, hai gò má hồng của Mùi, vào cái cân và chàng. Siêu cau dôi lông mày lại. Chàng sợ Mùi cười hay nói với chàng, không làm đúng như đã dặn trước nên chàng phải cau sần lông mày đê Mùi nhớ. Tàu đã, chàng vội xách valy dựng tiền di xuống trước khi Mùi và Nhớ lên toa, rồi đi thẳng về phía cửa ga làm như cả cái cân và cả Mùi không phải thuộc về chàng. Mùi đã phải iỏi thoi một lúc với ông Ký thu vé vì việc không có vé trước. Đổi với người quen khác thì ông Ký cho đem đi ngay nhưng đổi với Mùi ông muốn làm khó dễ để cốt được nói truyện và nhìn mặt Mùi lâu dỗi chút.

Nhớ đặt cái cân lên xe kéo đi trước và Mùi đi theo sát cạnh xe. Những nhà quen ở phố, ai cũng nhìn ra.

- Cân cô mua đây à ?
- Cô mua cân làm gì thế ?
- Cô Mùi chắc mua cân để cân gạo.

Mỗi người hỏi, Mùi lại quay mặt vào, mím cười và trả lời vắn tắt :

- Vâng. Cháu mua cân, cân gạo.

Mùi thấy vui thích trong lòng vì tưởng tượng mọi người đương thầm khen mình dâm đang, buôn bán giỏi, mẹ chết sớm mà nuôi được cả nhà lại còn dè dành được vốn cân gạo. Mùi càng nghĩ càng thấy cái cách của Siêu là hay vì làm thế ai cũng tưởng là nàng đã có tài buôn bán, tự mình dè dành được vốn. Nàng nghĩ thầm :

— Anh ấy là phò thủ mà nghĩ được cái gì là chính mực cái ấy. Còn mình thì chỉ được cái nóng tính hão.

Còn dâm đang thì lúc đó nàng cũng tự thấy mình là dâm đang thật. Nàng đi nhanh sát lên gần xe và giờ tay đầy xe giúp Nhớ. Cái cân mới bóng loáng dưới ánh mặt trời Mùi thấy như là có một cái tương lai rực rỡ. Nàng đưa mắt nhìn xem có Siêu đi ở远远 xa không và ngạc nhiên hết sức thấy Siêu đã di tới gần cồng nhà. Siêu xách cái valy nặng mà đi được nhanh thế.

Nhớ vác cân vào nhà, Mùi cho tay vào túi lấy tiền, nàng trả tiền ngắm nghỉ một lát và lấy ra hai hào đưa Nhớ, làm Nhớ ngạc nhiên hết sức. Ra đến ngõ Nhớ tung hai hào lên rồi lại bắt lại miệng làm bầm :

— Công trả bằng bốn lần tiền. Cuộc phu thế nhân sinh ơi...

Thấy cái cân đã đặt ở giữa nhà rồi, Mùi đứng chống tay ngắm nghĩa và lúc đó nàng mới có cái cảm tưởng việc cân gạo của nàng là một sự thật chắc chắn rồi. Bà Cai cũng ngắm nghĩa cái cân rồi cười gắt lên một tiếng bảo Mùi :

— Bảo thằng Quý nó cất đi, đừng để trẻ nó làm hỏng cái cân sì mo. Lần sau lấy gì mà cân.

Mùi mím cười chạy lại chỗ bà Cai ngồi :

— Thưa bác đây là cái cân cân gạo của cháu đấy ạ. Cháu sắp đi cân gạo. Bác có thích cân gạo không ?

Nàng nhận thấy nói với bà Cai như nói với một đứa trẻ. Nàng nhìn bà Cai và thấy lòng dịu dàng thương

yêu bà Cai như một người mẹ. Nàng giờ tay sùa lại mép khăn vuông của bà Cai và phủi phủi mấy cái trên vai áo :

— Nó đã dun thuốc bác xơi chưa ?

Câu ấy tình cờ giống như hệt một câu nàng đã nói với mẹ nàng độ mẹ nàng ốm chết. Mùi thấy trong lòng nao nao vội đứng lên vì nàng thấy trước là nếu nói thêm một câu gì thân yêu với bà Cai nữa thì không sao nhịn được khóc. Mà Siêu đã dặn nàng không nên để ai khóc trước mặt bà Cai vì sợ cơn bệnh của bà lại tăng lên.

Mùi chạy vào buồng, khép cửa lại rồi mở cái hòm chân lấy ra cái hộp đựng tiền. Nàng tháo cái gói giấy dở bọc những đồng bạc của mẹ nàng cho làm vốn trước khi chết. Có một đồng bạc mới còn toàn là bạc cũ lại có cả một đồng còn xám đen vì đã dùng đánh cảm cho mẹ nàng. Mùi nhớ lại câu mẹ nàng dặn trước khi chết : « Nếu mẹ chết thì con thắt lưng cho chặt cổ làm ăn nuôi em đi học và săn sóc thầy. Đây mẹ chỉ còn số tiền này thôi che con làm vốn. Con chịu khó làm ăn thì không bao giờ sợ chết đói ». Mùi chợt thấy nhói nó tím hỏi đến chỗ bây giờ mẹ nàng không còn sống nữa đề được trông thấy nàng đi cân gạo ; chắc là mẹ nàng vui lòng lắm. Mùi không bao giờ khóc ra nước mắt. Sở bà Cai nghe thấy, Mùi há miệng thở thật mạnh và thật lâu cho khỏi khóc to tiếng và nước mắt nàng chảy xuống ướt cả cái gói giấy dở. Nàng ngửng nhìn lên chỗ khe sáng ở gầm mái nhà, rồi thì thầm nói như là nói với bà Lang mà nàng

tưởng như ở trên trời sau cái khe hở sáng ấy :

— Bây giờ đẻ đi đâu ?

Siêu đợi mãi không thấy Mùi xuống đề nhận tiền. Chàng mỉm cười vì thấy Mùi mệt về cái căn mới quên cả cái thích lớn hơn là xem ba trăm dày còn mới nguyên vừa lấy ở nhà băng ra. Chính Siêu cũng thấy ba trăm đồng bạc đồng tuy nặng thật nhưng thích hơn ba tờ giấy một trăm nhiều. Siêu xách cái va-ly tiền, khép ngay cửa buồng Mùi bước vào rồi lại khép ngay cửa lại. Chàng đứng dừng ngoái ngác ; thấy Mùi ngồi trước cái hộp tiền để ngủ, nước mắt giòng giòng trên má và mắt thì nhìn lên cái khe hở ở mái nhà, chàng tưởng là Mùi đã bị mất trộm cả số tiền đã dành. Mùi quay mặt và khi thấy Siêu nàng vội gạt nước mắt và mỉm cười :

— Em hay mau nước mắt lắm, phải không anh ?

Siêu biết là không phải Mùi mất tiền. Chàng nói :

— Tôi tưởng là cô mất hết cả tiền. Cũng không sao, đã có số tiền này. Thế tại sao cô khóc ?

Mùi lấy vạt áo lau mắt và mỉm, nhưng ngực vẫn pháp phòng nước nở một hồi lâu. Nàng làm hiệu bảo Siêu đặt cái va-ly tiền xuống giường :

— Em có khóc đâu. Nước mắt nào trào ra đấy chứ. Đây anh xem, đồng bạc này trước đề dùng đánh cảm cho đẻ em trước khi đẻ em mất. Cả số tiền này em vẫn cố giữ nguyên, để chết đói cũng không tiêu đến nó. Bây giờ lại có thêm chỗ này.

Nàng mở va-ly, tháo những gói giấy rồi đưa tay sờ những đồng bạc còn mới nguyên sáng loáng, miệng nàng vẫn nói tiếp :

— Không bao giờ phải tiêu đến tiền để em cho em. Em sẽ giữ nó suốt đời. Khôl, mẹ em làm ăn vất vả mà cả đời gặp toàn việc không may, đến lúc chết cũng chỉ còn có mười đồng bạc này. Để em không sống đến bây giờ để được trông thấy số tiền này, để em chắc mừng lắm. Để em cũng không bao giờ tưởng em lại có đủ vốn để dì cân gạo... Nhưng thôi

không nói nữa, em lại sắp khóc bây giờ.

Siêu nói :

— Tại sao cô lại cứ nhắc đến những việc qua rồi. Chỉ thêm làm khôl mình... ~

— Nhưng em có khôl đâu. Những lúc nào em không khóc được em mới khóc. Em khóc xong trong người nó nhẹ hẳn đi, dễ chịu lắm — Anh không biết, khóc thích lắm co.

(*Còn nữa*)

NHẤT-LINH.

MỘT LỜI RAO HÀNG RẤT LẠ.

Hai người bạn quần áo lây, đi đường lối dung vào nhau. Người này mang người kia mắt mù. Người kia cự lại. Hai bên to tiếng rồi àu đâ giăng co nhau...

Người đi đường xúm đông lại xem. Một người như khoẻ hơn túm lấy áo người kia mà vồ, mà kéo.

Những người đứng xem bất bình, vào can. Vừa gõ được hai người ra, thì họ giơ lên một miếng vải trên có viết mấy chữ :

« Các ông nên lại hiệu X..., mua áo sơ-mi. Rất bền, xâu-xé thế nào cũng không rách ».

CÁC BẠN MUỐN CÓ

ĐỦ BỘ

VĂN-HÓA NGÀY-NAY

XIN HỎI TẠI

NAM-CƯỜNG

Nguyễn-Thái-Học Saigon.

MỘT MÓN TIỀN

Truyện ngắn của Chi-Hương

Chu nằm trên giường, hai chân đuỗi thẳng. Tay chàng cầm tờ báo nhưng Chi biết chắc anh nàng không xem. Từ chỗ Chi ngồi, trông nghiêng, người Chu mỏng dính dán xuống đệm thành ra cái giường nom rộng rãi quá, dày đặc với bốn góc phủ chăn trắng thẳng tắp. Bao giờ Chu cũng chỉ nằm một kiểu đuỗi thẳng ấy. Tuy người ngoài có thể nhìn thấy trong dáng điệu đó một vẻ đại lanh, lười biếng rất đáng ghét, song Chu thì cảm thấy dễ chịu hơn là phải nằm co một chân lại để thấy cái xương ống dài khẳng kheo và cái đầu gối quá to của chàng.

Một lúc, Chu hắng giọng rồi nói :

— Tôi đã bảo đấy, tôi phải lấy số tiền đó, nhất định phải đưa cho tôi.

Những lúc Chu gắt gỏng như thế, hai con mắt chàng trợn trắng dã. Ở hai con mắt đó, có một thứ ánh sáng làm người ta rùng mình, y như ánh sáng từ một lưỡi thép sắc mới đánh. Đôi mắt rậm của Chu cau lại, và môi chàng cong lên. Chi sợ nhất là phải nhìn vẻ mặt anh trong những lúc ấy. Trông cái môi dày của Chu mà cơn giận làm cho rung lên từng chap, lần nào Chi cũng tự hỏi không biết khi Chu muốn hôn bạn gái của chàng, họ có ghê tởm không?

Bà Sương ngồi bó gối trên ghế, một tay vuốt mãi mái tóc xuống hai bên thái dương. Bao giờ bà cũng im lặng trước sự giận dữ của Chu. Bà có vẻ sợ sệt. Lắm lúc Chi tức tối đến uất nghẹn vì cái dáng điệu sợ sệt ấy, nhưng liền sau đó Chi cảm thấy nàng cũng không thể làm khác mẹ. Nhiều khi Chi khóc. Nhưng thường thường, Chi khóc chịu về tiếng khóc của nàng vì Chi bỗng nhận ra rằng đó là một cách kẽ lè rất ngu si và đáng ghét. Chi không thể ngừng khóc ngay được, nên nàng soi mắt vào gương để xem khi nàng khóc, dáng điệu thế nào. Khi đó, Chi thấy nàng lố bịch và Chi nghĩ nàng có thể khóc hay cười mà không buồn, không vui, không tùy thuộc vào một lý do nào bên ngoài.

Chu lại hắng giọng rồi nói (lần này giọng chàng trở nên hàn học):

— Tôi bảo đấy, phải để số tiền đó cho tôi.

Tiếng rao một hàng phở rong đi qua cổng. Vô tình, Chi bắt gặp cha đưa mắt nhìn nàng, buồn rầu và hổ thẹn. Một xúc động bất ngờ làm Chi sững người. Rồi Chi cảm thấy máu nóng dồn lên hai bên tai nàng. Chi nhìn cái tượng đồng ở một góc phòng, đầu Chu bó quai trên chiếc gối lớn quá. Nhưng Chi bỗng cảm thấy buồn nôn khi nhìn xuống cái thân thể mỏng dính của

Chu dán vào đệm giường. Khi có sự gi đau đớn quá, Chi thường tự dung cảm thấy người nàng như trở nên một khối rỗng không, mệt mỏi và xa lạ, như là có một bản tính mới. Chi thích nằm yên tuy không suy nghĩ gì cả. Trong cơn giận dữ — mà điều này xảy ra hàng ngày — Chu trở thành một người khác và Chi không còn nhận ra một chút liên lạc gì giữa hai anh em. Một cảm giác đứng dừng làm Chi ngạc nhiên, đứng dừng đến nỗi khi nghe những câu chửi rủa của anh, Chi không lấy làm lạ nữa và nàng tự nhiên có cảm tưởng như nghe một cuộc cãi nhau của những người không quen.

Chi rũ rũ cái áo nàng đang và trên tay rồi nói với mẹ :

— Mẹ ạ, không thể nào vá được nữa, mẹ phải may...

Tiếng Chu thát thanh :

— May ! May ! Cái gì cũng muốn, mà có cần mòm đi không ! Tao nhất định lấy số tiền đó, nhất định.

Chu rít lên.

Một lúc sau, Chi mới định thần và nhớ lại câu nói của anh. Nàng định đứng dậy đi về phía Chu và héto thật to rằng : « anh là một sự phi lý khổn nạn nhất trên đời, một sự tö độ của sự khổn nạn nhất ! ». Nhưng Chi thấy cha nhìn nàng, mắt dò ra như một người chưa bao giờ biết mình đang sống hay chưa bao giờ tha thiết với sự sống đó. Một nỗi thất vọng sâu xa đè nặng lên ngực Chi làm nàng nghẹn thở. Những cảm giác lờm-lờm, dơm dớp, như có những minh rắn đang bò từ gáy Chi ra hai tay và xuống dọc xương sống, làm Chi bất động :

Giọng bà Sương đầy nhẫn nại :

— Anh cần số tiền đó thì cứ lấy, nhưng nhà thiếu thốn lắm...

Chi nghĩ, thật là vô ích nếu mẹ nàng tưởng có thể lung lạc Chu bằng cách đó.

Chu đã nhởm dậy vào phòng thay áo. Chàng ra buồng kho lấy xe. Khi Chu đi khỏi nhà, ông Tân đến ngồi gần chỗ vợ : Mắt ông long lanh đầy vẻ giận dữ. Rồi ông bắt đầu nói. Ông nói thật nhanh, thật mạnh mẽ, khiến Chi thoạt tiên kinh ngạc. Dần dần ông càng nói, thì Chi càng khó chịu. Chợt Chi nhìn thấy cái kéo. Chi loáng thoáng nghĩ đến việc dùng cái kéo đó đâm mỗi người những nhát thật sâu, máu sẽ chảy ra và những người đó chết. Nhưng Chi không biết họ là ai và người nào sẽ làm như thế. Tuy nhiên, ý nghĩ đó làm Chu sợ và nàng vứt cái áo trên tay cho nó phủ lên cái kéo.

Ông Tân đang nói về sự hư hỏng của Chu. Lúc này ông có vẻ là một người cha gương mẫu và đầy nghị lực. Bà Sương bắt đầu phản đối. Tuy bà rất thèm muốn một cái quần xa-tanh hoa hay một cái áo the Hà-dông và Chu đã tiêu số tiền mua các thứ ấy vào một việc gì không biết, bà Sương vẫn bình vực Chu khi vắng mặt chàng. Hình như bà không chịu được cái trắc-trưởng. Chu có thể hư hỏng đến như thế hay là bà vẫn thích bình vực Chu vì có thói quen như vậy.

Lúc hai người bắt đầu cãi nhau dữ dội thì Chu về. Chàng đưa mắt nhìn cả nhà, một cách dò xét và khó chịu. Chi thấy cha ngừng nói, mặt ông đỏ hồng lên rồi lại tái đi, bàn tay ông nắm chặt vào chéo khăn bàn. Chi lại chợt nghĩ đến cái kéo, nhưng nàng đứng ngay dậy

thu dọn thùng khâu vi Chu đã lèn giường và chắc chắn chàng sắp hết iên bảo tất đèn.

Bà Sương cầm lấy tấm áo, mấy ngón tay tần ngần xoa lên đường vá và Chi thấy mắt mẹ lấp loáng nước mắt. Chi không hề cảm động. Nàng cảm thấy mẹ vô lý. Tuy nhiên, một lúc sau, khi nằm bên bà, trong bóng tối rộng rãi và yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe những tiếng thở dài thật nhẹ của mẹ, Chi bỗng hối hận về ý nghĩ đó. Nàng muốn dang tay ôm mẹ thật chặt nhưng không dám. Nàng sợ dụng chạm sẽ làm tan vỡ cái mỏng manh chưa đựng một nỗi đau đớn tràn đầy.



Chu thọc tay vào túi quần, đi đi lại lại trong phòng. Lúc nào tức giận, môi Chu cũng như đầy thêm ra. Mũi chàng khìn khít. Chu có cái dáng điệu tham ăn của một con thú. Bà Sương ngồi ở một góc phản, tựa lưng vào tường. Bà yên lặng nhưng Chi biết giá mẹ có thể than khóc hay đập phá cái gì thi chắc bà đỡ khổ sở hơn. Chi có cảm tưởng người mẹ nàng cứng lại và đòn tan vì những sự đau đớn bên trong. Nửa mặt phía dưới của bà dài ra, nhưng bà không khóc.

Chu cùi nhau :

— Đưa số tiền đó ngay cho tôi.

Nhưng Chu vẫn bước đều, có lẽ Chu tự hiểu còn phải nói nhiều hơn nữa, hoặc là Chu thích hành hạ như thế để thấy mọi người cực khổ vì chàng, sợ sệt chàng đến khum núm và đòn dộn. Trong tinh tinh Chu, Chi vẫn thường thấy sự ham thích tìm những lạc thú man

rợ như vậy. Thú bé, Chu hay bắt em dí ngón tay vào giây điện để nghe tiếng thét khủng khiếp của Chi và nhìn Chi co quắp người lại vì sợ hãi và hoảng hốt.

Ông Tân nằm trên ghế vải. Chi khó chịu vì biết cha giả vờ ngủ. Chi biết chắc chắn như thế vì thỉnh thoảng, Chi lại thấy ngón chân cái của cha cọ quậy trong chiếc bit tất sợi. Chi muốn đứng dậy đi đến chỗ cha để bảo ông hãy nói thẳng cho Chu biết những sự hư hỏng của chàng, những sự chán nản cực độ cha gia đình đối với chàng. Nhưng Chi liền cảm thấy mình vô lý vì chính Chi cũng giả đối nốt, vì Chi vẫn làm ra vẻ sợ hãi Chu và nàng không thẳng được thói quen đó.

Bà Sương nắm nắn chùm chìa khóa trong túi. Nghe tiếng sắt chạm vào nhau, mắt Chu sáng lên, miệng chàng rộng ra và Chi tự hỏi có phải Chu cười không? Chu đứng dừng lại, giọng như đếm :

— Đưa ngay tiền cho tôi, đưa cho tôi ngay.

Bà Sương khẽ đẩy ghế đứng lên. Chi có cảm tưởng trông thấy Chu sắp sửa ăn vội vào túi chàng cái sấp giấy bạc hôm nọ nàng lén lương về đưa cho mẹ. Nhưng Chi không nghĩ gì về số tiền đó. Nàng nghĩ tới lúc Chu lấy xe ra khỏi nhà và cuộc cãi vã về Chu lại tiếp tục giữa cha mẹ. Ban đầu, Chi ngạc nhiên hết sức vì hình như không a chán cái cảnh đó cả. Nhưng bây giờ thì Chi hiểu vì sao cha mẹ nàng cứ bị giam hãm luân quẩn như thế mãi. Chi có cái kéo nhưng nàng cũng không làm gì được cả. Nghĩ đến đó, Chi đi vào phòng đóng cửa lại.

CHI-HƯƠNG.

ý nghĩ nhỏ về —

của Duy-Lam

HỘI HỌA

Tôi đã được đọc một vài bài khảo luận tuy được viết rất giản dị, có hệ thống nhưng đặc biệt không đả động một chút gì đến hội họa Việt-Nam. Những bài đó do những người khá thông hiểu về hội họa Tây phương viết ra, nhưng không đưa ra một ý kiến gì khả dĩ là mới lạ và đặc sắc. Tôi công nhận là những ý tưởng diễn tả đều rất xác đáng và người viết chắc cũng đã mất công phu nghiên cứu các sách hội họa. Nhưng (lại một chữ nhưng nữa) tôi có cảm tưởng các « khảo luận gia » đó chỉ nhai lại những quan niệm hội họa của người khác. Chúng có hiền nhiên là trong toàn bài ta luôn luôn thấy những câu : « Braque đã nói... » « Picasso đã phát biểu... » « Theo Apollinaire thì... » v.v... Mục đích chính của những người viết bài rõ ràng là quá thiên về giáo dục và giải thích để mọi người hiểu hội họa Tây phương. Nếu một bài khảo luận hội họa chỉ giới hạn trong khuôn khổ giáo dục và giải thích thời thiết tưởng ích lợi thực tế và sâu rộng của nó không bao nhiêu. Tôi không chối cãi là các bài đó cũng có một giá trị nào đó vì giúp người đọc hiểu được hội họa nhưng còn

ảnh hưởng của các bài này đến các họa sĩ Việt-Nam ? Đến sự tiến triển của hội họa Việt-Nam ? Theo ý tôi có lẽ ta không nên quan niệm những bài khảo luận hẹp hòi như vậy.

Một điều đáng buồn hơn nữa là trên các báo hàng ngày thỉnh thoảng ta còn có dịp đọc những bài phê bình hội họa của một vài người tự cho mình là « phê bình hội họa ». Tôi chắc bất cứ người nào biết thường thức hội họa đều cảm thấy khó chịu và gai người khi đọc đến những bài này. Không muốn gay gắt và nghiêm khắc nhưng tôi cũng không thể ngăn nổi nêu ra ở đây câu của các cụ : « Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe ». Đề nói rõ thái độ của tôi đối với những « phê bình gia » giả tạo đó.

Phê bình hội họa không phải giống như tán tụng một bài hát cải cách. Ta không thể dùng những lời lẽ bóng bẩy, những ý tưởng sáo rỗng khi nói đến một tác phẩm hội họa. Dĩ nhiên là đứng trước một bức tranh bất cứ ai đều có quyền phát biểu những cảm tưởng, những mối xúc động, những tình cảm phát

sinh trong tâm hồn, nhưng « cảm tưởng », « xúc động » chưa phải là phè bình. Ta không thể phè bình một bức tĩnh vật một cách vẫn vẻ. « Mẫu troi mát của quả dưa tạo cho người thưởng thức trong một cảm giác êm dịu » hay « những màu trầm và tối của bức buối chiều đã diễn tả hết được nỗi buồn phảng phất của thiếu-nữ đứng ngắm cảnh chiều buồn xõng ».

Bức tranh không phải là một tác phẩm văn chương, một truyện ngắn hay một bài thơ. Hội họa đã tách rời khỏi ảnh hưởng văn chương

từ lâu. Một bức tranh không phải chỉ có một ý nghĩa thần thoại hoặc diễn tả một đề tài tôn giáo hay một quan niệm lâng mạn. Phè bình hội họa mà ngày thơ và nông cạn như vậy thời tôi thiết tưởng chúng ta cũng không cần đọc những bài phè bình loại đó làm chi. Đề một đứa bé con trước một bức tranh tĩnh vật của Braque hay Matisse nó cũng có thể diễn tả được một vài cảm tưởng. « Cái quả ấy xinh trông ngon quá » hay : « Cô con gái ngồi thật yêu diệu và xinh ».

DUY-LAM.

EINSTEIN.

Einstein rất say mê chơi vĩ-cầm, nhưng chẳng may ông chơi rất dở. Có một lần ông chơi trong bản nhạc của một bạn thân, ông Rubinstein — một nhạc-sĩ dương-cầm nổi danh — Einstein kéo sai nhịp lung tung. Lần đầu tiên sai, Rubinstein hơi cau mặt, lần sai thứ hai Rubinstein ngừng lại chỉ cho nhà bác-học cách kéo cho đúng nhịp. Lần thứ ba Einstein vẫn chơi sai nhịp như thường. Rubinstein bức tức bỏ đàn dor hai tay lên trời than :

— Tôi không iềng ngờ rằng một nhà bác-học như ông lại không biết đếm từ một đến bốn cho đúng...

(Phỏng theo báo tuyên kỵ).

TRẢ LẠI TIỀN.

Một bà sọ nước sang sông luôn miệng hỏi bác kí đò :

— Nhờ đò đắt thì làm thế nào hờ bác!

Bác lái bức mình trả lời :

— Thì tôi sẽ trả lại tiền bà chú sao...

(Phỏng theo báo tuyên kỵ).



Á-HÀU

(Tiếp theo và kết)

truyện ngắn của Đỗ-Tổn

Ít lâu sau đó thì chúng tôi tới được thành phố Liêu-Châu (thuộc Quảng-Tây) là nơi trú ngụ của một số lớn các người Cách-mạng V.N. ở Hải-ngoại.

Chúng tôi bị giữ tại trụ-sở Cảnh-bí Tư-lệnh Bộ, nhưng được đặc biệt ở trong một phòng vắng thường dành cho khách vãng-lai, vật-chất thì không thiếu thốn lắm, nhưng mất tự-do.

Á-Hàu bị giam cùng với chúng tôi, có đôi phút tỏ ra giận dỗi tức bức — ai mất tự-do mà không đòi khi trời nêu khó tính ! — chúng tôi hiểu điều đó lắm nên sẵn sàng bỏ qua hết.

Có một hôm, vị Đại-Tá Tầu chỉ-huy trại Cảnh-bí có ngỏ ý muốn mướn Á-Hàu làm cho ông ta, thì Á-Hàu từ chối, nàng tự ý ở lại trong trại giam giặt giã quần áo cùng nấu cháo hoặc thức ăn cho chúng tôi.

Vị Đại-Tá thấy thái-dộ của Á-Hàu như vậy thì lấy làm lạ nên có hỏi :

— Tôi trả chí cao lương, chí lại được tự-do, thế mà sao chí lại không muốn làm cho tôi.

Á-Hàu bình ihan đáp :

— Các ông chủ tôi rất tốt, các ông đó lại xa gia-dinh, quê hương, nhất là lại gặp hoàn-cảnh này... tôi không bao giờ lại bỏ các ông ấy mà đi làm nơi khác sot cà...

Biết như vậy, chúng tôi rất cảm động ; chúng tôi chẳng thể làm gì hơn là cố từ-iế dề đáp lại lòng người đàn bà kỳ-lạ đó, người đã làm cho những bữa cơm ở nơi giam-cầm trở nên ngon lành bằng những đĩa thịt kho mặn hoặc những nồi canh nóng sốt thơm tho...

Có những bữa trông thấy tôi không vui, hoặc ăn ít vì cơm khé, cơm sống, hoặc vì gạo hôi mùi cút dán v. v... thì Á-Hàu tay cầm đũa gỗ vào miệng bát mà ca hát cốt làm cho chúng tôi khuây khỏa — tôi còn nhớ có lần nàng hát rằng...

“ Có người trai trẻ, lòng thích phiêu lưu.

*Bỏ cha bỏ mẹ,
Bỏ anh bỏ em.. Bỏ cả người đẹp..
Xa rời em ấm...
Đề dì vào tù... ».*

Khi nàng rút lời, tất cả cùng cười lớn làm tôi cũng vui thú cười theo, đỡ sầu !

Ở gần lâu, chúng tôi mới nhận thấy nhiều khi Â-Hầu rất có duyên, cái duyên vui tươi quý báu của một con người nét na.

Thấy Â-Hầu quá tốt nên có những lúc tự nhiên tôi lại không ngăn được, tự hỏi « tại sao ? » và tôi lại hẵn khoăn cổ tìm lý-do dè giải thích !! Có một bứa trời mưa, chúng tôi đương ngồi hút thuốc « sục ín » nói truyện vui thì một anh có ý kiến :

— Nay hay là con Â-Hầu nó thăm yêu một anh nào trong bọn chúng mình chăng ?

... Thế rồi có một bứa kia, trước mặt đồng đùi cả bọn chúng tôi, anh Lẽ cất tiếng dùa hỏi Â-Hầu :

— Nay Â-Hầu... chúng tôi thấy « nị » rất ngoan rất nết na..., chúng tôi ước gì sẽ thành vợ một người trong bọn chúng tôi dè thêm thân mật thì nị nghĩ sao, nị ưng ai...

Â-Hầu đỏ mặt đưa mắt lườm đáp :

— Nị diễn hà... có phải sự mất tự-do đã làm cho nị đậm ra khùng hà...

Nói xong nàng đứng giật đi xuống phía nhà bếp của trại giam.

Sau khi ở trại giam được thả ra, thì vì hoàn-cảnh không cho phép nuôi Â-Hầu nữa nên chúng tôi dành nói

cho nàng hiểu lý-do cùng biểu nàng một số tiền dè nàng đi tìm việc nơi khác ; chỉ mấy ngày sau đó Â-Hầu đã kiếm được một việc khá cao lương tại một khách-sạn. Tuy làm ở khách-sạn hơi xa, nhưng đôi khi rồi việc nàng vẫn thường đến thăm nom chúng tôi. Có khi nàng lại đem những quần áo của chúng tôi về khâu vá giặt ủi hộ ; kịp khi Tết đến, một hôm Â-Hầu gặp Lê và tôi đương đi chơi phố ; biết tính hai chúng tôi ưa nhậu nhẹt — vì dã có những lần chính tay nàng đi bán hộ chúng tôi đồng hồ vàng, bút mây, măng-tô v.v... dè lấy tiền ăn hút — nàng vui cười hỏi :

— Năm nay hai ông ăn Tết bằng chi đó ?

Hai chúng tôi không đáp mà chỉ vui dùa nhăn mũi cười, đầu lắc quầy quậy. Thấy thế Â-Hầu cười rộ có vẻ như thích thú lắm như ngụ ý bảo « Đáng kiếp chưa, ai bảo hay ăn cho lắm và bây giờ thì há họng ra ! ».

Tới chiều 29 Tết chúng tôi còn đương phân vân ăn Tết sao cho rẻ tiền, thì thấy Â-Hầu khệ nệ dem đến cho chúng tôi một đôi gà, một đùi thịt lợn, hai cân mứt và một gó! hạt dưa lớn.

Biết là từ chối cũng không được, chúng tôi dành chỉ biết trách nàng « mua làm chi nhiêu thê... phí tiền » thì nàng trả lời :

— Cứ ăn Tết đi dã... khi nào săn tiền thì trả lại téi sau cũng được.

Mà những thức đó ở đất Tàu trong thời chiến tranh có rẻ gì đâu cho cam !

Sau Tết độ hai tháng thì tôi một mình lên đường trở về Tô-Quốc. Lòng tôi rất sung sướng vì đã hơn mấy năm xa nhở quê hương.

Tuy nhiên, trước khi ra đi tôi cũng nhớ tìm đến người thiếu-nữ quý báu kia để từ biệt cùng hẹn một ngày tái ngộ khác.

À-Hầu thân mến hỏi tôi ngày nào khởi hành, đi độ bao lâu thì về tới nhà v.v..., nàng dặn-dò tôi nhiều điều, nàng nhắc tôi từ chiếc bàn chải đánh răng đến viên thuốc trù cảm.

Sáng sớm hôm sau là ngày tôi lên đường thì tối nay À-Hầu tới tận nơi tôi ở — sau khi kiêm lại túi hành-lý của tôi nàng bắn khoan cự tôi :

— Nị mơ mộng quá!... đi xa xôi núi rừng mưa nắng mà không có một lọ dầu!

Rút lời nàng ra đi mua về đưa cho tôi một lọ dầu Nhị-thiên-Đường và một hộp dầu cao Con-Hồ. Nàng nói :

— Tính nị vô ý vô tú, có làm đồ lợ dầu này thì còn hộp dầu cao này mà dùng.

Tôi không nói gì, yên lặng để mặc cho À-Hầu xếp lại, buộc lại túi hành-lý của mình. Tôi đã quen với cái tính kẻ cả, cái tính ra chen lấn vào đời tư chúng tôi của nàng rồi — chen lấn vào đê chăm nom săn sóc lấy được mới nghe. Tôi biết là tôi có cái với nàng cũng vô-ích, nàng sẽ vẫn cứ làm theo ý của nàng.

Khi À-Hầu đứng giật ra về thì tôi đi tiễn đưa nàng một quãng đường, tiết trời tháng hai về đêm

hở giá lạnh — Ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo xiên qua lá cây bênh đường, phảng phất trong không khí hoa dạ-hương tiết ra một mùi thơm dị-kỳ ; có một lúc À-Hầu hỏi tôi về số tiền lộ phí của tôi — và có lẽ theo ý nàng thì số tiền đó hơi eo hẹp, vì tôi thấy nàng ấn vào tay tôi một số tiền khá lớn... tôi gạt ra thì nàng không bằng lòng, nhất định nàng ấn tiền vào túi tôi bằng được, thân thiết nàng bảo :

— Ông nên cầm lấy đê mà phòng thân... tính mạng các ông nên giữ gìn cẩn thận đê mà giúp nước các ông.

Tôi thấy một nỗi gì đau đớn quăn lén trong lòng, như muốn trào ra mí mắt... một nỗi đứt rách, nhầu xé, đau xót, như muốn bật lên thành những tiếng nức nở...

Tôi vẫn còn đứng lặng chưa biết nói gì, xử trí ra sao thì À-Hầu đã bước đi dưới bóng lá cây mờ ánh trăng. Được mười bước nàng cười ngoanh lại nói :

— Khi nào ông lại sang đây nhớ mua cho tôi mấy thước lĩnh Việt-Nam nhé.

Tôi vẫn đứng lặng bàng hoàng nhìn bóng dáng nàng bênh bồng đi vào trong bóng lá. Tôi mơ, hay tỉnh, tôi thấy dầu như hơi lão đảo choáng váng, tôi có cảm tưởng như mình hơi say, như mình vừa mục-kích một bóng Hồ-ly-Tinh thực thực hư hư đi tan biến vào cảnh vật huyền-ảo của đêm trường... Tôi đứng lặng như thế rất lâu!... mùi dạ-hương vẫn sực nức, thơm hắc rất gắt, làm tôi hơi ngây-ngất.



Sau ngót một tháng trời trên đường tôi tôi về tới trong nước. Tôi đã phải vượt đèo, vượt suối qua những vùng thô mán xa lì, lại có khi phải dừng chân nghỉ lại nhiều ngày tại những thôn xóm mán mường trên những vùng núi cao ; có những nơi ở trên cao hùng như không có nước nữa, nên mỗi khi muốn gánh một gánh nước thì phải đi xuống núi gần hai cây số mới có nước để mà gánh. Ở trên đó không trồng lúa, thô-dân chỉ trồng ngô bắp cũng vì vậy bữa nào tôi cũng phải ăn bột bắp, nấu đặc sệt như bánh dứa. Mỗi buổi sáng tôi chỉ được một bát lớn nước để rửa mặt ; khi rửa mặt rồi thì nước đó không đồ đùn dùng để cho trâu cho lợn uống.

Sau nhiều ngày ở trên miền cao âm-u đó thì tôi mới nhớ người quen tìm được cho hai người thô quen vượt biên-giới buôn đồ lậu để dẫn đường. Đổi với hai người này thì chỉ cần làm sao có đủ cho họ lương ăn trong thời gian họ đi và về là được ; vì họ có cảm tình với những người cách-mạng nên họ đưa đường giúp chứ không lấy tiền công...

Trong thời-gian một tuần lễ tôi ở lại nơi núi cao thiếu nước đó, vì không tắm lại thêm nằm ngủ ô roem, nên tôi đã bị chớm ghẻ !... nhất là các nốt muỗi cắn bị gãi lở ra ngứa ngáy vô cùng. Lúc đó tôi càng biết ơn A-Hầu, vì bôi dầu cao Con-Hồ tôi đâu là hết ngứa ngay từ đó và chỉ bôi vài ba lần là khỏi cả ghẻ rấm.

Lại phải nói là hồi đó người Nhật và quân-đội Pháp kiềm-soát vùng biên giới rất ngặt, bắt cứ ai hơi lọt mặt đi qua một làng nào vùng biên giới cũng đều bị hỏi giấy tờ, — cũng

vì thế chúng tôi phải tìm vào tận rừng sâu hoặc hang núi mà ăn nấu ; rồi việc đầu tiên là kiếm cây khô ở rừng già lấy một đóng lừa to để thiếc cơm hoặc nướng khoai cùng hơ quần áo ướt nước mưa đêm hoặc ướt nước khi lội qua sông ! Khi đã ăn rồi chúng tôi thường lấy lá cây trài ra mặt đất quanh đống than hồng mà nằm ngủ cho đỡ lạnh.

Thường cứ khi nào trời đã ngả về chiều thì chúng tôi trở giật lấy gạo đã đem theo ra thiếc một nồi cơm nếp. Chúng tôi ăn một phần, còn một phần thì lấy lá gói lại đem theo để ăn trên đường đi thâu đêm tới sáng.

Cuộc đời ra đi không thiếu gì gian-truân vất vả nhưng cũng không thiếu gì hứng thú nếu ta săn sàng vui nhận những hứng thú riêng của nó.

Thế rồi ngày ngày, cứ khi nào mà gà rừng đã bay về tồ, khi mà chúng cắt tiếng gáy lành lạnh giữa rừng sâu u-minh tịch-mịch, khi mà vận vật chìm lắng dần dưới màn đêm rừng đầy bí ẩn thì là lúc chúng tôi cắt bước lên đường.

Sau bảy đêm liền đi xuyên qua bao suối đèo thì chúng tôi tới được miền núi rừng thuộc địa-phận tỉnh Bắc-Giang, nơi đây rừng cây đã thưa thớt dần, nhường chỗ cho những núi cỏ. Giây núi này vừa cao vừa rộng bát ngát, trùng-trùng điệp-diệp chạy dài tắp trong mây mờ ảo trời,... ở nơi đây cảnh vật yên tĩnh lạ lùng ngoài gió thoảng hầu như không có một tiếng động hoặc một sinh-vật nào sót cả. Chính tại nơi đó tôi đã chia tay cùng các bạn

dưa đường. Lúc từ biệt tôi nắm tay họ rất chặt vì thâm tâm tôi rất phục họ : họ thật có thừa can-dám, lại ~~đ~~^đ nhớ thuộc khắp đất dai vùng biên-giới như trong nhà họ vậy ; ngay giữa đêm tối như mực dưới bóng rừng già thế mà họ cũng hầu như không làm lẩn một khe suối một hốc đá hoặc một đường mòn nào bao giờ. Họ biết cả quãng sông nào lội qua dãy dãy, chỗ nào có một đường mòn dẫn đến bờ suối rậm rạp, chỗ nào có khe sâu bên sườn núi mà nếu để trượt chân ngã xuống là toi mạng !... lại có kíc trong bóng đêm, giữa một thung lũng, họ ngồi xuống để nhìn hình các ngọn núi sâm den lờ mờ lên trời, chỉ thế thôi cũng đủ cho họ nhận ra ngọn núi kia và do đó xác định được vị-trí nơi họ đứng, khi phải đi vào một vùng có binh-sĩ canh gác thì họ biết cả các nơi nào có điểm canh đề để bọc lẩn tránh v.v... Hơn nữa họ lại còn có những thính giác của các loài ác thú ở rìa mồi : thí-dụ khi cần phải vượt qua một vùng có nhiều lăng mạc thì bước chân họ nhẹ nhàng không ai nghe tiếng..... thế mà thản hoặc có người đi tới thì tự xa trong bóng đêm họ đã nghe thấy tiếng chân bước ngay để kịp kéo tôi nắm rập nắp vào bờ cõi bên đường...

Vì thế đối với tôi họ hầu như không phải là người nữa, mà là những bậc siêu-phàm ; tuy tôi sinh sống ở tỉnh mà họ thì ở núi rừng, tuy với họ khác nhau về mọi phương diện nhưng trong lúc nắm tay nhau từ-biệt, không ai nói gì mà trong yên lặng chúng tôi cũng hiểu rằng chúng tôi rất cảm mến nhau.

Sau khi đã chia tay, tôi còn đứng yên nhìn theo họ lững lờng đi khuất trở về núi rừng như hai vị Sơn-Thần vậy.,.



Sau đó tôi trở về tại quê-hương bình an vô-sự...

Từ đó tôi nay đã bao năm qua, đã bao năm tôi xa hẳn cuộc đời phiêu-bạt cũ !... Nắng gió đời đã làm phai lạt nỗi lòng tôi nhiều giấc mộng, thôi lại nhiều người quên. — Nhiều ham muốn của thuở thiếu thời nay không còn tồn tại nữa, nhiều mục-dich cũ nay đã trở thành những mộng xa xưa.

Năm tháng qua đã làm they đổi cả giọng đời, tuy thế, vẫn còn có đôi khi bỗng dừng tôi lại inhinct lòng xao xuyến nhớ tới các bạn cũ, rồi tôi lại liên tưởng đến hai « vị Sơn Thần » đến cái lưỡi của tên thô-phé, đến A-Hầu... và những lúc ấy tôi bỗng lại thấy man mác buồn thương con người ấy, con người chung-thủy, hiếm có như những nhân-vật trong các tiểu-thuyết luân-lý cổ xưa vậy...

« Chẳng hiểu A-Hầu có thoát khỏi chết trước cuộc tấn công vũ-bão của quân - đội Nhật vào Liễu - Châu không ? » Gặp các bạn đã cùng tôi phiêu-bạt tôi vẫn thường lần thầm hỏi thế...

Bùa nay đây sống giữa gia-dinh đầm ấm yên vui ngồi viết lại ít kỷ niệm cũ, tôi còn thấy lòng tràn đầy thương mến ; tôi cảm thấy tôi cần gặp lại con người vàng ngọc ấy để mà tạ ơn... Tôi sẽ nắm lấy tay người, mà chẳng nói nǎng chi.

Trung-quốc mênh mang lớn rộng
vô chừng đường đi từ tinh này, qua
tỉnh khác — nhất là trong vùng
Quảng-Đông, Quảng-Tây — thường
phải đi nhiều ngày qua núi rừng vắng
về mà tính mệnh con người mỏng-
mạnh đặt trong tay các « ông thò-
phi ». Ra đi Quảng-Châu chín người
chúng tôi, nay chỉ còn ba. Những bạn
cùng đi, sống thì đã về, những ai
vắng mặt đều đã gửi xác nơi đất
khách. Tuy nhiên nhiều lúc tôi cứ
định-ninh tưởng như còn có một
người rất quý, sao cứ nán ná chưa
chiu trả lại đất nước này để cùng tôi
vui-vẻ ôn lại những kỷ-niệm của quảng
đời gian-nan.

Lần thần có khi tôi nghĩ : « hay đó
chỉ là một nàng Tiên ăn mình trong
một tấm thân mộc mạc trời sai xuống
để giúp chúng tôi trong những ngày
phiêu-bạt ? ».

Mà biết đâu không có lẽ !...

Tôi còn nhớ bóng dáng nàng hôm tối
tù biệt, chập chờn trong sương đêm
mờ tỏa, ăn hiện bầm-bồng đi dưới
ánh trăng mờ rọi qua lá cây, dè rồi
tan loang vào bóng đêm sực mù
dạ-hương huyền ảo như một bóng yêu
tinh vậy.

Nàng là Tiên hay là yêu-ma ? mà
sao lúc đó gió đêm lạnh mà tôi lại
choáng váng ngất ngày ! thực kỳ-dị.

Nhưng đối với tôi thì Tiên hay
Ma có khác chi nhau,... có biên-giới
nào phân biệt !... — Dù nàng là
Tiên hay là Ma, hay chỉ là một bóng
Hồ-ly-Tinh từ một thế-giới lạnh lê-
xa xôi nào hiện về, thì mỗi cảm tình
của lòng tôi đối với nàng cũng vẫn
nguyên-vẹn.

ĐỖ-TỐN.

HIỆU BÁN NHẠC KHÍ VÀ SÁCH LỚN NHẤT VIỆT-NAM

MỸ - TÍN

56-58, Đại-lộ Nguyễn-Huệ (*Charner cũ*) — SAIGON

SÁCH :

Anh, Pháp, Việt, đủ các loại giáo khoa,
tiểu thuyết v. v...

SÁCH NHẠC CỦA NHỮNG NHÀ :

Henri Lemoine, Salabert, A. leduc, Durand,
Schott Frere, Van de Velde, Heugel, Endrieu,
Cole Publishing, Boston Co, Gacher, v.v...

NHẠC KHÍ CỦA NHỮNG NHÀ :

Laberte, Couesnon, Selmer, Hohner, Pierret,
Asba, Metjazz, P. Beuscher, Gaillard Loiselet,
v. v...

và nhiều phụ tùng khác.



NHỮNG ĐÊM MƯA

của
Linh-Bảo

(tiếp theo)



Tiếng mẹ Trang đang tụng kinh với tiếng mồ đều đều bồng nhiên im lặng. Mỹ và Thu cười sảng sặc, 2 tay cầm dây khoai, miệng cũng dính be bét cả khoai chạy đến nấp sau lưng Trang. Mẹ Trang chạy theo sau chúng vừa de dọa :

— Hai con khỉ con ăn vụng khoai cúng, bà đánh nhé!

Cả hai đứa ôm chầm lấy Trang do củ khoai ra khoe.

Thì ra chúng thấy dây khoai cúng thô thần đẽ ở bàn rất thấp, nên lấy ăn tự do.

Trang răn con :

— Khoai bà cúng. Cấm con không được ăn vụng. Cúng xong mẹ sẽ cho nghe ? Lần sao còn ăn vụng mẹ phạt không thương con nữa.

Con Thu cãi :

— Thế dì có phạt con Tutu không ? Cả con Tutu cũng có ăn vụng khoai cúng.

Trang bật cười. Sung sướng thay bọn trẻ con thơ ngày ! Chúng làm theo bản năng tự nhiên, trông thấy ăn được là ăn không hề nghĩ ngợi.

Bất giác Trang so sánh chúng với người lớn. Trẻ con phạm tội mà không biết nên ai cũng sẵn lòng tha thứ với chỉ một lý do : chúng nó không biết. Còn người lớn vì biết là mình phạm tội nên cố tìm hết các lý do để hợp lý hóa, để biện bạch, để cho mọi người công nhận là mình vô tội, có khi còn tán thành hay đồng lõa nữa.

Họ phạm tội công khai, có khi còn được pháp luật công nhận, và dư luận tán thành !

Ba Trang châm một điếu thuốc húi, ngẩn ngơ mãi rồi nói :

— Con ạ, tối qua dì Ba về.

Trang ngạc nhiên :

— Dì Ba ? Má của Tấm và Tân ? Đã chết rồi ?

— Ủ, dì Ba, linh hồn của dì.

— Ba làm thế nào mà thấy được ?

Ba Trang nói một cách chậm rãi và tin tưởng vô cùng :

— Lúc 1 giờ đêm, ba ngủ không được. Ba suy nghĩ nhiều chuyện lầm. Chuyện quá khứ, chuyện tương lai. Nghĩ và mơ mộng đến nỗi không hiểu mình thức mà nghĩ hay là nghĩ trong giấc mơ nữa. Bỗng nhiên ba nghe tiếng gỗ nhẹ nhẹ. Tiếng gỗ không biết ở đâu ra, âm thầm, nhịp nhàng vô cùng. Không hiểu lúc ấy tại sao ba có cảm tưởng dì Ba về. Ba bèn khấn thầm nếu có phải là dì về thì gỗ 3 tiếng. Ba lắng nghe quả thực chỉ có 3 tiếng gỗ thôi rồi im bặt. Ba lại khấn nếu dì phù hộ cho Ba thì gỗ 3 tiếng, ba tiếng gỗ lại nồi lên rồi im. Ba tin là dì về thực nên lại khấn rằng nếu ba cưới cô Tư mà già đình được thịnh vượng, phát đạt thì gỗ 2 tiếng, bằng không nên thì gỗ 1 tiếng. Con biết không, Dì gỗ đúng 2 tiếng, chỉ có 2 tiếng thôi. Ba nghe rõ lắm.

— Rồi sau ra sao ?

— Ba khấn xin dì phù hộ, nhưng về sau không nghe gì nữa.

Hình như đoán biết Trang không tin, Ông nói thêm :

— Có lẽ con nghĩ ngờ, nhưng có những sự huyền bí mà khoa học chưa giải nghĩa được. Ngay ở Âu-Mỹ cũng có như vậy.

Trang không dám cười sợ cha giận và sợ mất cái vui mới mẻ trong lòng ông, nàng cũng không cãi sợ ông thất vọng, Trang chỉ nghĩ đến cái con mọt quái ác nào trong giòng của ba nàng đã khéo nghiên một cách nhịp nhàng và tình cờ phù hợp đến như vậy.

Hình như mãn ý về cuộc « hội đàm » vừa rồi, ông vươn vai ngáp dài bảo :

— Con cho ba một ly rượu thuốc. Chiều nay có gì ăn con nhỉ ?

— Dạ có tôm tươi hấp, chấm nước mắm chanh ớt.

— Ủ ba thích món này lắm. Mẹ con biết tính ba lắm. Ba thích gì, nghĩ gì, không nói mẹ đã hiểu rồi ! Tính mẹ cũng có nhiều điểm giống ba.



Mẹ giống tính ba ở điểm nào không rõ, chứ điểm « nằm mơ » thì rõ rệt nhất. May hôm sau, sau khi dà « mơ » cuộc điều tra » về cô Tư, bà bảo :

— Tôi hôm qua tôi nằm mơ thấy cậu về.

Trang nhanh nhều :

— Ông nói về hở mẹ ? Ông nói gì hở mẹ ?

Ba Trang cảm thấy có một sự gì hông hay, hơi nghiêm sắc mặt hỏi :

— Cậu về ? Về ra làm sao ?

— Tôi năm thấy cậu về. Sắc mặt có vẻ không vui. Cậu nói : « Con gắng mà tu hành, để phúc lại cha con cháu nhờ. Phúc của ông bà bạc lâm, có thì cũng đã gần tàn rồi. Mai đây có thêm một người đàn bà nữa là gia đình ly tán hết chứ đừng mong đoàn viên mà mất công. Số con đó cao lâm ! Ai dính vào với nó là sạt nghiệp ! »

Bà Trang đỏ mặt gắt :

— Nói bậy, mộng mị nhảm nhí. Mình đừng tin. Tôi lại năm thấy mạ về. Mạ vui lắm. Mạ lại đưa cho tôi một trái cam.

Trang ở giữa ngạc nhiên. Trong trận giặc « năm thấy » hai bên nói trái ngược không biết nên tin ai. Không lẽ ông nội và bà nội ở bên kia thế giới cũng bất đồng ý kiến với nhau, và về báo mộng khác như vậy. Sự thực mọ nàng vẫn hay có tính phát biều ý kiến bằng cách nằm mơ. Bà mơ thấy một người có oai quyền trong gia đình đã chết, về quở trách, nói gì đó cho bà những điều bà bất bình mà không muốn ra mặt phản đối. Có khi đê truyền bá những tin tức bà nhặt được không tiện nói ra, vì sợ phải đưa chứng cứ có khi liên quan đến những người tai mắt, thành ra bà chỉ còn cách « năm thấy » là tiện hơn cả. Bà sẽ cố dịp phát biều ý kiến mà khỏi chịu trách nhiệm, khỏi trình bày chứng cứ, và dù trúng hay trật cũng không thiệt hại gì cả. Thôi quen này ông cũng đã biết rõ nên không bao giờ ông tin, trừ phi giấc mơ nào có lợi cho ông. Thường thường bà không nói nhiều về ý thích của mình, cho đến khi không chịu nổi nữa, bà mới kê khéo giấc mơ người chết về trách

mơc như thế nào. Thành ra bà là « phát ngôn nhân » của người chết, đê nói chính ý nghĩ của bà ! Nhiều khi đắm mình vào những giấc mơ thần thánh, bà đã bị bọn buôn thần bán thánh lợi dụng đủ cách. Trong kỷ lục bị lừa của bà, những số tiền cúng kính thật không đáng kể đối với cái chủ trương « người ăn thì còn, con ăn thì mất » của bà. Chỉ có cái vố bà Xương lừa bà là nặng nhất. Bà ta nợ nhiều quá, lúc nào cũng khóc lóc năn nỉ nào là chồng đau, con ốm, nhà cháy, trời viếng v.v... để vay mượn cho dễ, kỳ thực bà dùng tiền ấy để làm gì có trời biết. Một hôm bà Xương bị ra một giấc mơ rất huyền hoặc, nói là hai già đình vốn nợ nhau từ kiếp trước, nên kiếp này vẫn còn phải vay mượn và còn phải kết thông gia với nhau nữa mới sạch được cái món nợ tiền kiếp kia. Bà xin cưới Huệ, em gái Trang cho con trai bà đê thực hiện đúng lời thề mộng. Không biết bà tán tỉnh ngọt đến thế nào mà mẹ Trang nhất định gả Huệ, dù cả nhà ai cũng « miễn phê bình » chú rẽ kia cà !

Không biết chú rẽ và bà mẹ chồng đổi xử với Huệ một cách « thân mến » thế nào, đến nỗi Huệ phải trở về nhà đê kết liễu cuộc hôn nhân vì giấc mơ, đúng một tháng trời ! Nàng trở về tay không, không còn của chìm của nỗi gì cả.

Về sau, mỗi lần cãi nhau, ông lại được thề nhắc :

— Thôi đi, mình năm thấy và con mọ Xương năm thấy như vụ gả chồng cho con Huệ. Mất người lần của. Đem tiền cho không nó là một

chuyện lại còn con gái cũng « các »
thêm luôn cho nó !

— Ai bảo mình bằng lòng, nó
cũng bằng lòng ?

Ông cười gần :

— Tôi mà bằng lòng ? Mình nói
không chịu gả nó cho thằng kia, con
của bạn quí mến thì mình nhảy
xuống lầu. Nó vì thương mình, tôi
cũng vì thương mình nên mới phải
hy sinh một đứa con phi phàm như
thế !

Bà nài giận :

— Bây giờ đồ lỗi cho tôi phải
không ? Bộ thằng đó là ông trời con !
Tôi không gả con cho nó thì con tôi
ẽ sao ?

Hai người cãi nhau « bất phân
thắng bại » cho đến khi cùng đồng ý
đồ lỗi cho giấc mơ quái ác. Còn cãi
câu : « Không chịu gả nó thì tôi
nhảy xuống lầu » bà nhất định không
nhận vì không nhớ. Sự thực người
ta cũng khó nhớ một câu nói không
suy nghĩ kỹ mà thoát ra.

Chung qui chỉ có Huệ là thiệt thòi
nhất. Chỉ vì một « giấc mơ » thần
thánh, đã phải chịu 1 đời chồng
trong 1 tháng. Thật là một giấc mơ
đắt giá nhất, khủng khiếp nhất và
tuyệt đối thành công theo mục đích
của người đã tạo ra.

Mấy hôm sau, dù muốn dù không,
mẹ Trang cũng như những lần trước,
lại ngoan ngoãn đem trầu cau đi dón
dâu, thế là cô Tư được lên xe hoa
lần thứ hai, gia đình Trang lại được
thêm người cho nó « vui cửa vui
nhà ». Mẹ Trang chỉ đi dón cô về
theo lời yêu cầu của ba, nhưng trong
tờ hôn thú nhận cô là vợ thứ, bà
không ký tên. Không phải bà không
biết chữ, nhưng không thích ký. Đối
với cô Tư, cô chỉ cần một chữ ký
vào khoảng trống ấy là đủ, không cần
biết là chữ của ai, Ba Trang giải
quyet một cách rất giản dị là gọi
Trang ký thay cho mẹ.

Trong việc mạo chữ ký hôm nay,
Trang không thấy mình có tội mà trái
lại thấy mình đã giúp cho « cả làng
vui vẻ », mọi việc đều giải quyết
được gọn gàng êm đẹp. Sự thực,
trong tâm hồn những người dân bà,
ai cũng thấy bị tồn thương, và mường
tượng một đám mây đen chớm hiện
và sẽ lan rộng, hăm dọa cảnh vật
đang tươi đẹp êm đềm.

Ba Trang muốn dè phòng những
sự không vui có thể xảy ra, nên dè
cô Tư ở Sở, Trang và mẹ vẫn ở nhà
như cũ, và ông cho đó là một cách
xếp đặt rất lý tưởng.

LINH-BẢO.

(Còn nữa)

*Bạn đừng nên chơi với những người nào thường lục hào là không có
kẻ thù.*

Jules RENARD.

Không ai có đủ trí nhớ để trở thành một người nói dối hoàn toàn.

LINCOLN.

MỘT BẢN ĐÀN

Chuyện dài của TOLSTOI

BẢO-SƠN *dịch*

(tiếp theo)

XXV

Người soát vé vào trong toa chúng tôi, thấy đèn hết dầu, liền tắt đi và không thay đèn khác. Bên ngoài, trời đã tang tảng sáng. Phạm-như-Châu ngồi im và thở dài suốt từ lúc người soát vé vào; mãi khi người này đi khỏi, ông ta mới lại kè tiếp. Trong toa xe hỏa tranh tối tranh sáng, người ta chỉ còn nghe thấy tiếng cửa kính đập cành cách, và tiếng ngáy đều đều của viên còm-mi. Trong bóng tối tôi không nhận được rõ rệt nét mặt của Phạm-như-Châu nữa. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nói của ông ta, giọng mỗi lúc một cảm động đau đớn thêm.

— Tôi phải đi xe ngựa mất ba mươi cây số, và đi xe hỏa mất tám tiếng đồng hồ. Đường đi xe ngựa thích nhất. Hôm ấy là một buổi sáng mùa thu, trời nắng, và hơi có gió. Chắc ông biết cảnh lúc bấy giờ khi bánh xe về những vệt lèn con đường bùn lầy. Đất thì trơn, ánh sáng thì chói loị, và không khí thì dễ chịu lắm. Khi trời đã sáng rõ tôi thấy người nhẹ nhõm. Tôi ngắm nhìn những con ngựa, cánh đồng, người qua lại, quên cả mục đích cuộc hành trình của mình. Từng lúc tôi thấy hình như

tôi thích đi thì đi, chứ không cái gì thúc đẩy tôi đi như thế cả, không có việc gì xảy ra cả. Khi nhớ đến việc đi về nhà, thì tôi nghĩ bụng: « Đề về xem thế nào sẽ hay, bây giờ dừng nghỉ gì cả ». Và chẳng, ở đọc đường xảy ra một việc khiến tôi bị trễ và quên hẳn truyện mình đi, là cái xe bị gãy và cần phải sửa lại. Việc tình cờ ấy rất quan trọng, vì nó mà đáng lẽ tôi đến Mối-cu lúc năm giờ, thì mãi tới nửa đêm tôi mới tới nơi. Khi về đến nhà thờ thì đã gần sáng rồi; vì lỡ chuyến tàu tốc hành, tôi phải đi chuyến tàu thường. Tìm được một cái xe, xe hỏng phải sửa chữa, giá tiền xe phải uống trà trong một tiệm, nói chuyện lai rai với thằng ỏ, tất cả những việc ấy đã làm tôi khuây khỏa, quên hết truyện mình đi. Xong đâu đấy, lúc tôi lại lên đường, thì trời đã tối rồi; đi đêm tôi lại càng thấy khoan khoái hơn nữa. Cái cảnh đầu tháng trăng non, sương sa nhẹ phủ, đường đi thì đẹp, ngựa thì sung sức, lại thêm anh phu xe nhanh nhau, khiến tôi vui thích quên hẳn những việc đương chờ đợi tôi. Nhưng khi tôi phải đổi xe, bước chân lên xe hỏa thì mất hết cả những thú vị đó. Cảnh vật đều khác hẳn. Tám giờ đồng hồ ngồi xe hỏa thật là ngắn hết sức, tôi

chẳng bao giờ quên được. Không biết có phải là khi ngồi xe hỏa thì tôi tưởng tượng như đã đến nhà rồi không, hay tại xe hỏa làm cho người ta khó chịu, mà sao bao giờ cũng vậy, khi tôi vừa ngồi xuống là tôi nghĩ ngay đến truyện của tôi một cách sáng suốt lạ lùng, tôi có những ảo tưởng khốn nạn bao giờ cũng về một vấn đề, về những việc xảy ra ở nhà, trong khi đi vắng, vợ tôi lừa dối tôi ra làm sao. Tôi thấy xấu hổ nhục nhả vì những hình ảnh tôi không rút bỏ đi được ; tôi không thể không nghĩ tới, và cứ gọi mãi những cảnh tượng ấy lòng tôi tát ức, người tôi như điên như cuồng, như say như dại. Hơn nữa, tôi càng nhìn vào những ảo tưởng ấy, tôi càng thấy y như thực. Tôi thấy nó rõ ràng quá và càng tin là thực. Hình như có ma quỷ ám ảnh tôi và nhắc cho tôi những giả thuyết tồi tệ nhất. Tôi chợt nhớ tới một câu truyện của anh hắn và tôi nói với nhau từ hồi trẻ và đem áp dụng những lời nói vào hắn và nhà tôi thì tôi thấy một cảm giác lạ lùng nó làm cho tôi náo cả lòng.

« Câu truyện ấy chúng tôi nói với nhau đã lâu lắm. Hồi ấy có người hỏi anh của Trần-khắc-Kỳ rằng anh ta có hay đi chơi thanh lâu không, thì anh ta trả lời người đàn ông không nên lui tới những nơi bẩn thiu, khà ố ấy mà mắc bệnh, nhưng có thể đàn xếp với một người đàn bà tử tế là đủ rồi. Và đó, em anh ta đã đàn xếp với vợ tôi rồi. Tôi tự đặt mình vào địa vị hắn và nghĩ thầm : « Sự thật chí chàng này không còn trẻ gì, đã mất một hàm răng rồi, người đã phì ra rồi ; nhưng cần gì, sẵn đáy mình cứ việc hưởng chó ». Tôi nghĩ bụng : « Phải, hắn nè mà nhận làm tình nhân đấy thôi. Hơn nữa lại chắc

chắn, không lo hại sức khoẻ quý báu của hắn ». Tôi ghê tởm hết lên : « Không có thể như thế được ! Mình không có lý gì phỏng đoán ra những chuyện như thế ! Vợ mình đã chẳng nói quả quyết rằng nó cứ nghĩ rằng mình ghen với thằng kia cũng đủ dè cho nó nhục rồi sao ? Ủ nhưng nó nói dối, nó nói dối luôn ! ». Tôi lại hét lên, và tôi lại nghĩ đến truyện hắn. Trong toa xe tôi ngồi lúc bấy giờ chỉ có hai hành khách khác ; hai vợ chồng một bà già ít nói, đi một quãng xuống ngay, chỉ còn lại có mình tôi. Tôi như một con vật bị nhốt trong cui, lúc thì tôi đứng lên, ra gần cửa sổ. Lúc thì tôi đi đi lại, lắc lư người như muốn đầm cho tàu chạy nhanh lên nhưng cái toa chỉ rung chuyền ghế và cửa kính ầm ầm lên như cái toa chúng mình đương đi này thôi ».

Rồi Phạm-như-Châu đứng phắt lên, di vài bước xong rồi lại ngồi xuống, nói tiếp :

— Chao ôi ! Sao tôi sợ những toa tàu thế, tôi sợ quá, thực là khủng khiếp. Ngày hôm ấy tôi nghĩ bụng : « Mình phải nghĩ truyện khác, như truyện anh chủ quán mình uống nước trà chẳng hạn ». Tức thì trong tưởng tượng của tôi hiện ra một lão nhà quê râu dài và đứa cháu của lão, một đứa bé trạc tuổi thằng Văn nhà tôi. Thằng Văn nhà tôi ? Nó sẽ thắp thằng thày đòn kia hôn mẹ nó. Không biết cái óc non nớt của nó sẽ nghĩ sao ? Chắc chắn là nhà tôi chẳng cần gì ! Nó yêu... Thôi thế là tôi lại nghĩ đến truyện hắn như cũ. Không, không... phải nghĩ đến truyện đi thăm nhà thương vậy. Tôi nhớ đến cái anh chàng phàn nàn về lão bác-sĩ. Và lão bác-sĩ có bộ ria giống như của Trần-khắc-Kỳ.Ừa đồ vô liêm sỉ...nó nói

rằng nó đi, cả hai đứa đều đánh lừa mình. Thế là tôi lại nhớ đến truyện hắn rồi ? Tôi muốn nghĩ truyện gì rồi cũng lại quay lại truyện hắn. Tôi đau khổ quá sức, tất cả chỉ vì tôi không hiểu rõ ; tôi nghĩ ngờ, tôi không biết là tôi có nên yêu hay nên ghét nhà tôi. Tôi nhớ tôi đau khổ đến nỗi tôi lấy làm sung sướng có ý tưởng ra nằm lăn lên trên đường xe hoả chết quách đi. Như vậy ít ra tôi khỏi phải nghĩ ngờ nữa. Có mỗi một điều cản trở tôi tự tử là tôi tự thấy thương cho thân phận mình và oán hận nhà tôi hết sức. Đối với Trần-khắc-Kỳ, tôi thấy căm giận hắn lè lùng, nghĩ thấy mình nhục nhã mà hắn thì thắng lợi, nhưng đối với nhà tôi thì mỗi oán hờn thực là nung nấu. Tôi tự bảo : « Mình không thể tự tử và để vợ mình như thế được ; cũng phải để cho nó đau khổ thì nó mới hiểu một phần nào nỗi đau khổ mình phải chịu bấy lâu nay.

Đến ga nào tôi cũng xuống xe để giải trí. Đến một ga, tôi thấy có nhiều người uống rượu ở quán, lập tức tôi cũng gọi rượu. Bên cạnh tôi có một người Do-thái cũng uống rượu. Hắn làm quen với tôi, và muốn khỏi phải ngồi một mình trên xe hoả, tôi theo lên toa của anh ta ở hạng ba, bần thiu ám khói, đầy những hạt quỳ.

Tôi ngồi cạnh anh ta, và anh ta không rút miệng nói, kè những truyện buồn cười. Tôi nghe nhưng không hiểu anh ta nói gì, vì tôi cứ luôn luôn nghĩ đến truyện kia. Anh ta biết ý và buộc tôi phải để ý nghe một chút ; thế là tôi lại đứng lên và về toa của tôi. Tôi nghĩ bụng : « Cần phải suy tính kỹ. Mình cần phải xem những điều mình nghĩ

ngờ có đúng sự thật không, mình có lý gì để băn khoăn nghĩ ngợi không ». Tôi ngồi xuống, định bình tĩnh suy nghĩ, nhưng rồi cũng lại thế ; đắng lẽ suy nghĩ thì tôi lại tưởng tượng vơ vẩn. Tôi tự bảo : « đã bao nhiêu lần mình bị đau khổ như thế này rồi, mà lần nào cũng chẳng có cớ gì cả. Lần này có lẽ cũng lại thế, chắc chắn về đến nhà lại thấy vợ đang ngủ ngoan lành, nó sẽ thức dậy và vui mừng thấy mình, rồi mình xét lời nói và vẻ mặt của nó, mình lại cảm thấy không xảy ra chuyện gì cả, và mình chỉ nghĩ ngờ nhảm nhí. Ô như vậy thì tuyệt quá ! ». Nhưng tâm linh lại bảo tôi : « Không, trước thì thế, nhưng lần này thì khác ». Và tôi lại nghĩ vơ vẩn. Vâng, đây mới là một cực hình ! Muốn làm cho thằng trai trẻ của vợ chán nản, tôi không cần dẫn hắn đến nhà thương chữa bệnh bì phu, tôi sẽ cởi mở tâm hồn tôi ra để cho nó thấy những con quỷ đương giày vò tâm hồn tôi. Và ghê sợ nhất là tôi biết những quyền hiền nhiên, tuyệt đối của tôi đối với thế xác của vợ tôi, hình như chính là thế xác của tôi vậy, và đồng thời, tôi nhận thấy rằng tôi không phải là chủ cái thế xác ấy, cái thế xác ấy không phải là của tôi, nhà tôi có thể tùy tiện dùng và không dùng đúng theo như ý muốn của tôi, mà tôi không làm gì được nhà tôi và hắn. Hắn có thể bắt chước anh « Thợ Khóa Văn Ca » (một anh thợ khóa đã quyến rũ vợ một nhà quý phái Nga và bị kết án xử giáo) trước khi bị xử giáo hắn rằng hắn đã được hôn đôi môi êm dịu rồi, v...v... Đối với nhà tôi, tôi lại bất lực nữa. Tuy nhà tôi chưa làm gì, nhưng có ý muốn làm và tôi

biết là nó có ý ấy, thực là tệ hại, thà rằng, nó cứ làm đi còn hơn, để cho tôi biết chắc chắn rõ ràng, khỏi phải thắc mắc nghi ngờ. Vả lại có lẽ tôi không thể nói rõ là thực ra tôi muốn gì. Dầu sao, tôi muốn nhà tôi khát khao cái gì thì cứ khát khao ngay đi cho xong chuyện. Nghĩ thực là điều rõ.

XXVI

— Trước khi đến ga cuối cùng, sau khi người soát vé đã đi thu vé rồi, tôi thu-thập hành-lý lại và đi ra ngoài hiên ngoài. Nghĩ tới đoạn kết cấu sắp diễn ra đến nơi rồi mà xúc cảm, tôi thấy người già lạnh, hai hàm răng run lên đến nỗi chạm nhau bần bật. Tôi không nghĩ ngợi gì cả, đi theo đám hành khách ra khỏi ga, thuê một cái xe ngựa, và trèo lên ngồi. Suốt dọc đường, tôi nhìn mặt những bộ hành thưa-thớt và những anh gác công, tôi nhìn theo bóng đèn và bóng xe chiếu xuống đường khi thì ở đằng trước khi ở đằng sau xe, và tôi không nghĩ ngợi gì cả. Độ nửa cây số, thấy lành lạnh ở chân, tôi mới nhớ rằng khi ở trên tàu tôi đã cởi đôi tất len ra và nhét vào trong bị ròi, vậy cái bị ấy đâu? Nó đây. Còn cái rương? Lúc ấy tôi mới biết rằng mình đã bỏ quên hành lý; nhưng tôi vẫn còn giữ được vé, nên quyết định không trở lại ga vội và cứ thế về thẳng nhà.

« Tôi có sức mà không giữ được đầu óc bình tĩnh. Bây giờ nghĩ lại tôi không còn biết lúc ấy tôi nghĩ gì và muốn gì. Tôi chỉ nhớ chắc chắn là sẽ xảy ra một chuyện gì rất khủng khiếp và quan trọng cho đời tôi. Tôi

cũng không nhớ lại được rằng việc quan trọng ấy xảy ra vì tôi đã nghĩ đến, hay chỉ là một sự linh cảm (cũng có thể chỉ khi nào việc đã xảy ra xong rồi thì mới có những phút u ám như thế).

Tôi đã về tới trước bậc thềm nhà. Lúc ấy đã quá nửa đêm. Có một cái xe đậu ở công chò khách chắc vì thấy ở trong nhà còn ánh sáng (ánh sáng ở lầu của chúng tôi, tự hai phòng khách lớn chiếu ra). Tôi không tìm hiểu tại sao đã khuya lắm rồi mà cửa sổ lầu của chúng tôi ở vẫn còn ánh đèn sáng, tôi trèo lên thang, luôn luôn chờ đợi một việc ghê-gớm xảy ra, và tôi bấm chuông. Thằng bồi ra mở cửa, nó là một đứa bản tính tốt, cần thận, tận tâm nhưng rất ngu. Một vật đầu tiên đậm vào mắt tôi là cái áo tôi mặc ở phòng trước, cạnh những quần áo khác. Đáng lẽ tôi phải ngạc-nhiên, nhưng không, vì tôi đã đoán biết trước rồi. Khi tôi hỏi và thằng bồi đáp là của Trần-khắc-Kỳ thì tôi nghĩ thầm: « Thị ra đích thị ». Tôi hỏi có khách nào khác không, thì nó đáp « không ». Tôi nhớ nó nói tiếng ấy bằng một giọng của một người muốn làm vui lòng người tiếp chuyện mình và chối cái không có khách nào khác nữa để làm tiêu tán những mối nghi ngờ đó. Hình như có tiếng thầm nhắc tôi « được, được ». Hỏi đến trẻ con thì nó đáp :

— Cám ơn Chúa, các cô cậu ngoan cả, vì đi ngủ từ lâu rồi.

Tôi không thể lấy lại hơi mà không thể giữ cho hai hàm răng khỏi run lên. « Vậy ra không đúng như mình đã tưởng rằng vận hạn đã qua và mọi việc đều đã êm đẹp như trước. Nhưng bây giờ thì khác mất rồi,

những điều mình tưởng, mà mình chỉ toàn tưởng ra thôi, tối nay 'đã thành sự thực rồi. Đến nước này, thì thôi còn gì ?... »

« Tôi xuýt bặt lên khóc, nhưng lập tức có ma quỷ nhắc tôi. « Phải đấy, cứ khóc đi, trong khi đó chúng nó sẽ lặng lẽ rời nhau, và mày chẳng lấy đâu ra làm chứng cớ nữa, rồi mày có thể nghi ngờ và đau khổ hoài ». Tức thì, bao nhiêu tình thương vợ vẫn cho thân mình tiêu tán hết, và một cảm tình khác kỳ-quặc nồi lên, — nói chắc ông chẳng tin, — một cảm giác vui vẻ khi nghĩ rằng nỗi đau khổ của tôi sắp hết đến nơi rồi, tôi sắp trừng phạt được vợ tôi rồi. Tôi đẽ mặc cho cơn giận và mối căm hờn nồi lên, và tôi thành ra một con thú dữ, độc ác và tinh ranh.

Thẳng bồi định đi trước dẫn tôi vào buồng khách, nhưng tôi bảo nó : « Không cần, đây anh đi làm cho tôi việc này, lấy một cái xe và đi ngay ra ga... lấy hành-lý của tôi về, vé đây này cầm lấy, và đi ngay đi ! ».

« Nó vào trong hành lang đẽ lấy áo khoác. Tôi sợ nó làm động đến bạn kia, liền đi theo nó và đợi cho nó mặc áo xong. Từ phòng khách nhỏ cách chỗ tôi đứng một phòng khác, vọng ra những tiếng nói, tiếng thia, tiếng dĩa. Họ đương mải ăn uống với nhau và không nghe thấy tiếng chuông tôi gọi cửa. Tôi nghĩ thầm : « Miễn là chúng nó dừng ra vậy. » Thẳng bồi mặc áo xong đi ra. Tôi đợi nó đi khỏi và gài then cửa lại cẩn thận. Còn lại một mình tôi, tôi cảm thấy sờ sờ và biết rằng mình cần phải hành động ngay lập-tức. Nhưng làm gì, lúc ấy tôi vẫn chưa

biết. Tôi chỉ biết rằng thế là hết, tôi nhà tôi đã rành-rành ra rồi chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ trừng phạt nó và rút hẳn tình từ đây.

« Đến lúc ấy, tôi vẫn còn do dự, tôi nghĩ bụng : « Nhưng nếu không phải, nếu mình lầm thì sao ? » Bây giờ thì tôi chẳng còn do-dự như thế nữa. Mọi việc đã nhất định chắc chắn rồi. Dẫu tôi, đêm hôm một mình tiếp nó. Thực là khinh thường tất cả luân thường đạo lý ! Hoặc tệ hơn nữa là vợ tôi nó chủ tâm làm những việc táo-bạo, đẽ lấy những việc táo-bạo ấy bào chữa mình. Mọi việc đã rõ ràng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Tôi chỉ còn ngại có mỗi một điều : miễn là họ không có thời giờ chạy trốn, bịa ra một truyện khác đẽ làm tôi mất tang chứng đi, và không bắt được quả tang. Và muốn bắt họ quả tang ngay, tôi nhón chân đi lại buồng khách, qua cái hành lang và các phòng của trẻ con.

« Trong cái phòng đầu, mấy đứa trẻ đang ngủ, cái thứ nhì, con vú dương trổ mình trên giường, sắp sửa thức giấc, tôi tưởng tượng nếu nó biết sự thực thì nó sẽ nghĩ ra sao, và tôi tự thấy thương thân mình quá đến nỗi không cầm được nước mắt. Đè cho lũ trẻ khỏi thức giấc, tôi nhón chân chạy qua hiên, về thẳng buồng tôi rồi nằm xuống di-văng nức nở khóc.

« Tôi — một thằng lương thiện — tôi là đứa con xứng đáng của cha mẹ, tôi suốt đời chỉ ao ước hưởng cuộc đời ở trong gia-dình, tôi chưa bao giờ lừa dối vợ con... nó đã có năm mặt con với tôi thế mà nó còn

hôn được thằng thầy đòn vì nó có
đôi môi đỏ tươi !

« Không, nó không phải là giống
người ! Nó là giống chó, giống chó
bàn thiu ! làm những chuyện ấy ở
trong phòng liền ngay với phòng của
các con nó, những đứa trẻ mà suốt
đời nó đã giả dối thương yêu. Viết
cho tôi bức thư như thế rồi lại tro-
trên ôm lấy cổ thằng kia ! Thế thì
tôi còn biết làm sao nữa ? Có lẽ từ
trước vẫn có những chuyện ấy rồi. Có
lẽ, những đứa con tôi tưởng là của
tôi, nó đã dê với bọn dãy tớ cũng
nên.

« Nếu ngày hôm sau tôi mới về,
thì có lẽ nó đã đón tôi với bộ tóc
đẹp, cái thân mảnh dẻ, những điệu
bộ duyên dáng (tôi nhớ lại vẻ mặt
quyến-dữ và đáng ghét của nó), nó
sẽ đón tiếp tôi và con quý ghen
tương sẽ không bao giờ ám-ảnh tâm
hồn tôi để giày-vò tôi. Con vú, thằng
bồ và con Lý, con bé đã bắt đầu hiểu
biết nhiều điều rồi. Đồ vô liêm sỉ ấy,
đồ ăn ở hai lòng ấy ! Và cái giống
đám thú ấy tôi đã thừa biết đi rồi !...

« Tôi muốn đứng dậy và không
đứng lên được. Tim tôi đập đến nỗi
chân tôi mỏi chồn. Tôi đến chết vì
cảm xúc mất. Thực là nó giết tôi.
Hơn nữa, nó chỉ mong có thể ! Nó
cần gì phải giết ? À, mà không, như

vậy thì tiện cho nó quá, tội gì mà
tôi đê cho nó được toại ý như vậy.
Tôi sẽ cứ ở đây sao, trong khi ở bên
kia chúng nó ăn uống với nhau, vui
cười với nhau... Ủ, tuy con này
chẳng còn con trẻ gì, nhưng thằng
kia cũng không khinh bỉ nó, nó cũng
không đến nỗi xấu nào, và nhất là
con này lại không nguy hại gì cho sức
khoẻ của thằng kia. Tôi nhớ lại cái
hôm, cách đây một tuần lễ tôi
đuổi nó ra khỏi buồng tôi và tiện
tay đập phá mọi vật, tôi nghĩ
bụng : « mà sao lúc ấy mình không
chết đi cho rành ? Tâm trạng tôi lại
trở lại như hồi trước ; không những
tôi nhớ tới, mà tôi còn thấy cần phải
đập bể phá phách nữa cho nó hakk.
Bây giờ, tôi còn nhớ cái ý muốn
hành-hung nó xâm nhập tâm trí tôi
lúc bấy giờ, và bao nhiêu ý tưởng
khác, ngoài việc hành hung ra, đều
biến đi đâu mất một cách kỳ quái.
Tâm trạng tôi giống như tâm
trạng của một người hay của một
con vật bị kích thích vì gấp nguy
hiểm và phải hành động một cách
tinh-tế, không vội vàng nhưng cũng
không có đê mất một phút nào, luôn
luôn nhắm vào một mục đích ».

BÀO-SƠN
(Còn nữa)

NHÀ MÁT

THANH-HÀ

Số 1-C, đường Yersin — NHA-TRANG

Trước mặt biển — Mát mẻ — Sạch sẽ — Đủ tiện nghi



Thơ B. K. Đôn

HUẾ CẢM HOÀI

Đây vết suy tàn nghiệp đế vương
Hời ơi mảnh đất cõng tang thương
Tịnh-lâm nước gọn màu kim cồ
Thiên-mụ chuông ngân tiếng đoạn trường
Thương-bạc-bến buồn, mây nhạt sắc
Phú-văn-lâu lạnh, bóng mờ gương
Điện-dài hiu quạnh trong hình bóng
Một lão-cung-nhân tóc tưa sương

LÃNG LÃNG

Giấy trắng mơ màng đợi ý xanh
 Tay run khôn ngả nét tâm tình
 Bụi dồn quan tái phai vàng đá
 Gió cuốn sông hồ lạc yến oanh
 Cuồi sự-nghiệp chưa hoàn sự-nghiệp
 Chán lênh-dênh vẫn hẹn lênh-dênh
 Nhớ phen ném bút chôn tin-tưởng
 Lửa đốt rừng hoang, tôi với anh

B. K. Đôn.

Nguyên-văn chữ Hán của
Đức Thành-Thái

Nhất-Anh và B.K. Đản dịch

thăng
long
thành
hoài cồ



Thứ đĩa phồn hoa kỵ độ kinh
Bách niên hồi thủ bắt thăng tinh
Ngưu-hồ dĩ lịch tam triều cục
Long-dỗ do lưu bách chiến thành
Nùng-Linh phủ vân kim cò sắc
Nhí-hà lưu thủy khắp ca thành
Cầm Hồ đoạt sáo nhàn an tại
Ưng vị giang sơn tần bắt định



Đất cũ phồn hoa trại mây đồi
Bè dâu một cuộc khéo buồmơi,
Ba triều Lâng-bạc gương lòng nước
Trăm trận Thăng-Long hổng chuyền trời
Sóng cuộn khóc cười sông Nhị vắng
Mây vờn kim cò núi Nùng phơi
Diệt Hồ, đoạt giáo nào ai đó
Giết lú gian tham, cátu giống nòi.

Bản dịch của Nhất-Anh.



Phồn hoa mây đồi, trại bao thời
Chuyện cũ trăm năm luồng ngâm-ngùi
Lâng-bạc ba triều gương vân tố
Thăng-Long trăm trận đánh chưa phai
Núi Nùng mây vẽ màu kim cò
Sông Nhị trào dâng tiếng khóc cười
Cướp giáo, diệt Hồ ai đó lá
Mau vù non nước quét chòng gal.

Bản dịch của B.K. Đản.



Thơ B. K. Đản

thành ý

Vũ-Hán, Tô-Châu... chuyện cũ rồi
Ván cờ thành bại, thế-nhân ôi
Trăng lu bìen rộng không làm hương
Sao sáng trời cao khó định ngôt
Cát bụi dâu mờ Kinh-bắc-trấn
Hoa hương còn ngát Việt-nam-dài
Lòng băng một tấm trong hồ ngọc
Vân đê Thiêng-liêng dẫn cuộc đời

B. K. Đản.

Thơ B. K. Đản



loạn thần

Trong tôi, tư-tưởòng rỗi lung-lung
Sắc đen, màu đì, loạn cả lòng
Mờ mắt nhìn hoài, mơ hóa tình
Giờ tay bắt vội, có thành không
Làm thơ bỏ bút thơ còn trắng
Pha nước quên chè nước vẫn trong
Nghĩ đến ai xa mờ bóng dáng
Chẳng chờ sao lại cứ hăng mong

B. K. Đản.

Thơ B. K. Đản

thương về cõi Bắc



Câu chuyện thường-buông tiếng thở dài
Để cùng thông-cảm giữa anh, tôi.
Anh thương nền đồ màu rêu phủ
Tôi giận thành hoang bóng ác soi
Sử-sách ghi dòng vong-bản mãi
Lẽ-văn thêm chữ đoạn-căn rồi
Sao đành cười rộn trên mồ lanh
Của Việt-Nam xưa ? Người Việt ôi !

B. K. Đản.

Mây lụa



của N. T. K. H. Nguyễn-Diệu

Có nàng Chúc Nữ ở bên sông
Đẹt lụa vừa xong ... má ửng hồng
Nàng đi rũ lụa bên cầu đá
Lụa trắng trong lòng giải nước trong.

Tôi mơ hoài mải chuyện Ngưu-Lang
Từng đoàn mây lụa quyện nhau vương
Giữa trời xanh thẳm như sông thẳm
Mây lụa trôi trong sóng chập chờn.

Tôi mơ Chúc Nữ nàng giặt lụa
Mái nhô chòng Ngưu uốn mộng vàng
Hứng hờ lụa cuốn theo dòng nước
Lụa tiên trôi giặt đến tràn gian.

N.T.K.H. Nguyễn-Diệu,



TAI SAO ?

Từ thuở khai thiên lập địa đến nay loài người đã thi nhau đặt câu hỏi tại sao thế này, tại sao thế nọ. Các triết-gia thời lão nhài « Tại sao có ta ? ». Các phàm nhân thì hỏi nhau « Tại sao các triết-gia giàn dở thế ? ». Nhà bác học tự hỏi « Tại sao khi đun nước thời nước sôi và bốc hơi ? ». Các bà nội trợ băn khoăn « Tại sao khi đun nước nhiều pha trà thì... tốn củi ». Các nhà thiên-văn-học nhòm qua ống viễn kính thấy cõi man là sao lấp lánh tờ mờ đặt câu hỏi : « Tại sao tinh tú di chuyển ? ». Còn các tình nhân ngắm sao lại kêu lên : « Trời ơi ! Tại sao mắt em (hay anh) lại sáng và êm dịu như những vì sao ? ». Các nhà kinh-tế học bù đầu nghiên cứu vấn đề : « Tại sao loài người nghỉ ra tiền ? ». Còn các ông chồng bà vợ đến cuối tháng tính số chi tiêu lại dặn nhau :

« Tại sao tháng này tiền chóng hết thế ? »... v. v...

Tại sao ?... Tại sao ?... Không hiểu tại sao người ta lại muốn biết tại sao ?

Nhưng vì tính tôi thực tế nên tôi bắt đầu bài « Tại sao » này bằng một vấn đề rất đơn giản là : « Tại sao chàng và nàng cái nhau ? ». Xin hiểu những danh từ « chàng » và « nàng » một cách thật rộng rãi. Bất cứ những ai yêu nhau đều có thể được gọi là chàng và nàng. Và đã yêu nhau tức là phải cái nhau. Đẽ kết luận nếu cặp vợ chồng nào còn cái nhau tức là vẫn còn là chàng và nàng.

Tại sao chàng và nàng cái nhau ?

Tại một con chó.

Chàng rất yêu chó. Chàng khen chó thông minh. Chàng nêu ra bao

nhiều tỳ dụ trong sách vở là chó rất trung thành với chủ và cứu chủ khỏi chết đuối, khỏi bị cướp giết. Chàng nhất định nuôi một con và viện thêm có là ba chàng cũng rất yêu loài vật.

Nàng thì ghét chó. Nàng bảo chó thì thông minh gì, nếu thông minh sao người ta lại bảo : « ngu như chó ». Nàng mỉa mai là chuyện chó cứu người thì chưa biết có thực hay không, nhưng mùa này là mùa viêm nhiệt nó mà dại hay điên lên (nó đây là con chó, không phải là chàng) dớp cho chàng và nàng mỗi người một cái thi thật chẳng cái dại nào bằng, cái dại nào (nàng muốn nói chàng ngu dại, không phải là chó ngu dại). Nàng lại còn kêu : « Ba anh nuôi chó là anh phải nuôi chó à ? Lúc nào anh cũng mang ba anh ra đe dọa em ! Em là vợ anh chứ có phải ba anh là vợ anh đâu ? ».

Thế là chàng và nàng cãi nhau ầm ĩ. Rồi chàng dùng dùng bỏ nhà ra đi và nhất định mua ngay một con chó về để tỏ cho nàng biết ai là « chủ cái gia-dinh này ». Nàng thì khóc lóc than thở là chồng không yêu mình nữa và coi mình không bằng một con chó (dù là chó béc-dê chẳng nữa).

Mười lăm phút sau — Chàng lùi thuỷ về nhà định dề xin lỗi nàng, vì sau khi nghĩ ngợi chàng thấy mình thật chẳng hơn gì con vật bốn chân đó, vì tự ái mà suýt mất vợ. Nàng thì xếp va-li xong cũng chưa về nhà mẹ vợ vì vừa về nhà mẹ hòm qua sau một trận cãi nhau chàng lè hòm nay lại về thì ê quả.

Chàng gấp nàng ngượng ngập xin lỗi. Nàng tuy trong bụng mừng rỡ vì tối nay khỏi phải ngủ một mình lại vênh mặt lên. Chàng bức mình

kêu : « Đã xin lỗi rồi còn làm bộ. Có chuyện con chó mà cũng lắm chuyện ». Nàng lại khóc và bảo : « Đâu chó đâu ? Anh mà mang nó về tôi đi ngay »... v. v...

Chàng và nàng lại cãi nhau. Chung quy chỉ có loài chó là thiệt. Bí cho là ngu mà còn là ngu... như chó mới khồ.

Tại một con mèo.

Nàng thích mèo. Nàng khen mèo yêu diệu, khoan thai như nàng công chúa. Nàng cho rằng một người đàn bà đẹp ngồi bên một con mèo lông mượt như nhung thời không có gì nêñ thơ bằng.

Chàng bối rối chê mèo chẳng được cái tích sự gì, chỉ là bậy và kêu ầm trên mái nhà không ai nghe được. Mèo lại không biết trong nhà và kêu meo meo chua như... mèo kêu. Thà mua chó còn hơn.

Thế là chàng và nàng lại cãi nhau. Chàng đi mua một con chó lôi về, nàng cũng không kém ôm ngay một con mèo về.

Mèo chó dĩ nhiên không hợp tính nhau. Mỗi khi chó đuổi mèo, mèo nhảy lên nóc trạn, nàng vội chạy đến ôm lấy con mèo yêu quý nựng lấy nựng để đánh cho con chó mấy cái phất trần. Nàng còn ôm mèo nói một mình « Trời ơi ! Mèo đừng có sợ. Có người bệnh vực mèo ở trong cái nhà này để chống lại các loài thú dữ vú phu (nàng muốn nói con chó), chàng biết gì là êm điu. Đừng có sợ. Đừng tưởng có độc tài và dùng sức mạnh là đòn áp được kẻ yếu đâu. Chúng ta đâu có sợ » ...v.v...

Chàng thì vuốt ve con chó và nói thật to dề nàng nghe thấy « Ngoan lắm ! Mày làm thế phải lầm. Cứ cắn chết cái giống yêu diệu, vô tích sự, đồng tí kêu ầm lên. Nhông nhà nhông

nhẹo. Cứ uổng quý như vàng ngọc »... v.v... (Chàng muốn ám chỉ con mèo).

Chàng bệnh chó của chàng, nàng bệnh mèo-chó nàng.

Nhưng cuối tháng nàng tính số nàng và chàng đều sỏi xa vì quý gia đình tự nhiên hao hụt vì những món chi tiêu kỳ lạ như :

150 \$ tiền mua lô lộc bình thay vào chiếc bị vỡ (Nàng quên không biên là mèo nhảy lên tủ đánh vỡ).

300 \$ tiền mua cái màn cửa. Chó gặm nát (chú chó nàng viết chữ hoa vì nàng giờ việc biên số).

150 \$ tiền mua một cái quần mới (quần này chàng không được hân hạnh mặc vì đó là đèn cho người đưa thư bị chó éch chàng đớp rách quần).

50 \$ tiền cá (không phải nàng mua để nấu canh chàng ăn, mà là cá mua để đèn vì mèo của nàng sang tha nhầm mắt cá của người hàng xóm).

Khi tính sổ thì chàng và nàng cãi nhau và đồ lối cho chó cho mèo của nhau. Rồi chàng dùng giắt chó ra đi và nàng sụt sịt... ôm mèo ra đi rốt. Vì chàng dọa « Cõi mà đẽ mèo ở nhà tôi cho chó đớp một miếng là xong đời ». Nàng cũng dọa « Anh đẽ chó ở nhà, tôi mang bán ngay cho hiệu thịt chó ở chợ ».

Kết luận câu chuyện mèo chó.

Nửa giờ sau chàng trở về một mình... không có chó nàng cũng trở về một mình... không ôm mèo. Hai người dàn hòa với nhau và cùng đồng ý là mèo chó đều tai hại cả. Chàng và nàng giắt nhau đi ăn cơm hiệu vui vẻ hề hề. Rượu uống vào chênh choáng chàng nửa dùa nửa thật bảo nàng : « Nhưng em cũng công nhận là dù sao chó cũng có ích hơn

mèo » Nàng cái « Đầu có phải, mèo có ích hơn »... v.... v....

Độc-giả cho phép tôi ngừng ở đây vì tôi chắc tôi không có đủ can đảm viết thêm về chuyện hai con vật bốn chân này, trừ khi tôi ngu ngang hay hơn cả hai con đó cộng lại.

Tại mèo đỏ.

Màu đỏ dày không phải cái áo đỏ rất rợ nàng may cách dày mấy tháng mà chàng ghét cay ghét đắng. Nhưng chàng càng chê nàng càng mặc trong mọi dịp đề trêu tức. Dù hôm đó xem một phim có đấu bò rừng chàng đã lùng khùng bảo nàng « Em trông kia ! Bò là loài ngu nhất trong các loài vật, thế mà hễ cứ giờ một tám vải màu đỏ ra là nó đã lộn ruột và húc vào cho bằng được. Em xem đến như bò còn ghét màu đỏ chứ đừng kề đến...»

Nàng ngắt lời (hôm đó hàng mặc màu đỏ) : « Thế anh là bò hay là chồng em ? ».

Chàng định cái nhưng chàng quanh mọi người suyt suyt nên đành im miệng.

Cái mèo đỏ « thủ phạm » trong chuyện này là màu đỏ xuất hiện trên mặt nàng. Đầu đuôi câu chuyện như sau :

Chàng và nàng đi dạo phố gấp một người bạn cũ. Kề ra gấp một người bạn cũ đâu đã sinh cái nhau được. Phiền một cái đó lại là một người bạn trai cũ của nàng, khá đẹp trai và ngày xưa đã có hồi rất có cảm tình với nàng. Theo lý chàng nàng phải lờ người bạn đó đi mới phải nhưng nàng đứng lại trao đổi vài câu và khi người đó khen nàng « Dạo này Trinh đẹp hẳn ra » nàng lại đỏ mặt lên rất đáng yêu và lí nhí cảm ơn.

Sau khi từ biệt bạn cũ chàng và nàng xa nhau. Chàng thì kêu lên : « Tại sao đỏ mặt ? ». Nàng cái « Anh cấm em đỏ mặt à ? Sao mọi khi anh khen là khi đỏ mặt em trông thật đáng yêu ». Chàng hậm hực : « Anh khen là một chuyện, em đỏ mặt là một chuyện. Thật vô lý ! » Để thường bắt cứ gặp ai em cũng đỏ mặt à ? » Nàng tức giận : « Bạn gặp ai em cũng đỏ mặt ! Anh coi em là hạng người gì ? Anh khinh em ! Anh muốn mỗi lần em đỏ mặt lại phải xin phép anh à ? ».

Các bạn xem, câu phuơng ngôn sau đây của người Âu Tây thật thâm thúy « Bàn về màu sắc, mỗi người một ý ».

Tại vì bà mẹ vợ.

Tôi vội phân trần ngay là chàng không phải là một người ghét mẹ vợ. Kề ra không phải tất cả các ông chồng đều ghét mẹ vợ. Chàng cũng vậy, chàng không ghét nhưng... chàng không tra nỗi mẹ của vợ chàng. Theo ý chàng bà mẹ vợ của chàng là một trường hợp rất là đặc biệt (thực ra bà mẹ vợ nào mà chẳng đặc biệt). Sau khi bà mẹ vợ đến thăm chàng và nàng ra về, chàng cầu nhau :

« Tuy anh rất yêu me của em, nhưng anh thú thật là mỗi khi nói chuyện với me anh tức như bị bò đá. (Chàng muốn ví von chứ không phải muốn ám chỉ mẹ vợ là bò mà lại là bò hay đá) nhưng em xem ai mà chịu nổi. Suốt cả sáng hôm nay me em đi soát hết phòng này sang phòng kia

rồi kêu ca : « Cái giường này bé quá, cái đì-văng này to quá, phòng ngủ vuông vẫn quá, hòm dài quá, cửa sổ cao quá ». Rồi me em nhắc khéo em : « Giá mà con lấy anh Phúc có phải được ở biệt thự rộng gấp mươi cái nhà này không. Giá mà con ưng anh Lân có phải bây giờ đã xài toàn đồ mua ở Pháp sang không ? » v.v... Phải ! Giá mà, giá mà, giá mà em lấy tất cả từng ấy người một thè có phải me em có đến ba, bốn con rồi không ? »

Dĩ nhiên là nàng không thè để chồng mat sát me mình như vậy. Nàng khăng khăng kết tội chàng là độc ác là chê nàng giống mẹ như hệt (nhất là những tính xấu) rồi nàng ngồi than thở hàng giờ là « Giá lấy quách anh Phúc có phải đã được người chồng chiều vợ. Giá lấy quách anh Lân có phải được ở Pháp đâu có thèm ở cái nhà bé bằng cái chuồng chim này... ».

Và dè trả thù, nàng lôi mẹ chồng ra mat sát. Chàng và nàng lại cái nhau vì bà mẹ chồng. Rồi từ bà mẹ chồng, mẹ vợ, lân dần sang bố chồng, bố vợ, em chồng, em vợ, anh rể, em rể, v.v...

Đọc đến đây độc giả chắc tự nhủ : « Thật sốt ruột ! Nghe cái anh chàng Duy-Lam này kể lè chuyện về chàng và nàng thật tức như bợ bờ đá ! »

Viết đến đây tôi cũng sốt ruột hết sức cho nên tôi mới cầm bút và kết thúc câu chuyện « Tụt Sao » ở đây.

DUY-LAM.



Gia - đình tôi

VÀO CHUYỆN.

Sau khi đã giới thiệu khá đầy đủ những nhân vật, tôi thiết tưởng đã đến lúc bắt đầu vào chuyện. Tháng còn có đầu tháng cuối tháng, dĩ nhiên câu chuyện về « gia đình tôi » của tôi cũng phải có đầu có đuôi hẳn hoi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy triết lý của ba tôi thật thảm thùy. Ông thường nói :

— Chuyện gia đình này ấy à? Bao giờ mẹ chúng mày còn nợ tức là còn lầm chuyện. Tao nói là thiêng ghê lắm! Nói sai thi cứ « đồ bình vôi » vào miệng tao.

Tuy không hiểu ý nghĩa « đồ bình vôi vào miệng » là gì, nhưng vì thấy bà tôi hay dùng câu đó nên chúng tôi cũng đoán lờ mờ chắc ông muốn nhắn mạnh sự tiên đoán của ông không thể sai được. Lan Liên cũng bắt chước ba tôi, nhưng vì có óc tân tiến hơn nên diễn ra khác đi một chút; chẳng hạn như :

— Thế nào sáng mai chàng « không có gì lạ » cũng mang hoa

đến tặng thật sớm. Em mà nói sai thì các anh (phần nhiều là tôi) cứ « đồ hai cốc kem ba màu » vào miệng em.

Đúng vậy, chuyện gia đình tôi cũng như những chuyện nợ nần không bao giờ hết, cho nên tôi phải cẩn cú vào một sự việc vững chắc và rõ rệt hơn để xây dựng cốt chuyện.

Vậy thì câu chuyện « gia đình tôi » sẽ bắt đầu từ kia chúng tôi quen Văn cho đến khi ba mẹ tôi được lên chức « ông ngoại, bà ngoại ». Muốn biết tại sao quen Văn và ba mẹ tôi lại được lên chức « ông bà ngoại » thì các bạn cứ đọc cho hết chuyện này.

KHUNG CẢNH GIA ĐÌNH.

Cơm tối xong tôi thường ngồi ghế bô chân lên bàn để làm việc và hút thuốc lá. Trong nhà có lẽ chỉ có bàn ghế của tôi là vững chắc và đáng tin cậy nhất vì không phải là một cái cạm bẫy' ngời. Từ mấy

tháng nay Liên luôn luôn than thở :

— Mẹ ơi me ! Tại sao me không mua thêm mấy bộ bàn ghế mới. Bàn ghế nhà mình cũ quá súc rồ... Ngồi ghế như ngồi trên vồng và hễ cứ đúng đây là nó (cái ghế) tự động ngã lăn dùng ra. Nếu không có cái ghế tai hại thì hôm nọ chàng « Cổng đèn » đã đè-cò-la-rè (déclarer) với Liên rồi.

Lan Du nhao nhao hỏi :

— Tại sao Liên biết là chàng ta sắp bỏ ý ?

— Liên biết chứ ! À quên ! Liên đoán thế vì thấy chàng ta lại đả động đến « chương trình năm năm » và hình như có chuyện gì muốn ngỏ với Liên mà vẫn chưa dám, mặt đỏ hèn và cứ lúng túng e-ấp heo.

(Chương trình năm năm của Xuân, trong gia đình tôi không ai là không biết. Hết gấp me tôi là chàng ta lại mang chuyện đó ra nói. Hai năm đầu : công danh, tức là thi đỗ kỹ sư công-chính. Năm thứ ba : Sửa soạn nền tảng gia-dinh, tức là kiếm tiền. Năm thứ tư : lấy vợ. Năm thứ năm : sản xuất, tức là đẻ con).

— À ra vậy ! Liên tinh thật ! Một chàng ta đến thế mà Liên « nhìn » thấy hắn đỏ mặt, chắc chàng ta phải cảm động lắm.

— Thế rồi, đúng đến lúc chàng ta ngã người dựa vào ghế và cả quyết mở miệng thì cái ghế gãy chán... Chàng ta ngã một cái bỗng tròn giang và cựt hứng thôi không nói truyện nghiêm trang nữa.

— Cũng may cho hắn. Nếu không có cái ghế có lẽ chàng ta sẽ thất tình, vì Liên sẽ từ chối.

Tôi an ủi Liên :

— Liên đừng lo. Lần sau muốn tảo tình chắc chàng ta sẽ mang ghế ở nhà chàng đến. Hắn cần thận lắm mà.

Me tôi biết chuyện và rất ưa chàng « Cổng đèn » cho nên mỗi lần chàng ta đến chơi, me tôi lại sai Lan mang chiếc ghế chắc nhất ra mời khách ngồi. Lan trái lại, không có cảm tình mấy với Xuân, Lan chê :

— Anh Du, thằng quái tuy có đèn thực đấy, nhưng « đèn » khác vì mặt mũi vẫn « sáng sủa » và ra vẻ con nhà, và anh Xuân trông chẳng khác gì anh phu làm đường.

Rồi Lan nhất định chỉ mang chiếc ghế cũ kỹ, 'op-ep' nhất để mời Xuân ngồi. Chiếc ghế này có cái tật tai hại là nếu ngồi ướm ở nửa ngoài của mặt ghế thì không sao, nếu dịch quá vào trong thời chuyển động, nghiêng ngả và kêu cót két.

Có lần Sơn thương hại Xuân, mặc một bộ quần áo complet mới may và không dám vắt chân chữ ngũ vì sợ ngã, nên mang một bịch dầu chạy đến bơm vào má khe hở ở ghế cho đỡ kêu. Chúng tôi không ai dám cười vì sợ làm Xuân ngượng. Xuân về rồi Sơn bị me tôi và Liên mắng cho một trận. Du cười bênh :

— Sơn có ý kiến hay đấy chứ ! Giá Sơn bơm cho chàng ta ít dầu vào người có lẽ chàng ta sẽ nói năng hơn tru hơn và có đủ can đảm tỏ tình.

Sau chuyện bàn ghế đến chuyện nhà cửa. Thường thường khi ngồi quây quần nói chuyện về căn nhà thân yêu của chúng tôi, vì ai cũng đều có óc khôi hài, cho nên chúng

tôi thi nhau thêu dệt xem ai tả hay nhất và thi vị nhất. Đại khái như sau :

— Nhà chúng mình thật tuyệt vì ở vào một khu êm đềm nhất của đô thành Saigon. Mỗi buổi sáng khi mặt trời vừa ló mặt (thật ra từ mấy năm nay chúng tôi chưa được hân hạnh biết mặt trời mọc ở hướng nào, vì nhà tôi ở lọt vào giữa mấy chiếc nhà cao ngất), và khi chim hót, lá cây reo vui, một chiếc tàu hỏa xinh như đồ chơi của trẻ con đúng đinh chạy qua (chim hót thì chắc là không có nhưng ô tô, cyclo máy, xe máy dầu, Vespa, Lambretta, xe đạp hót thì chúng tôi được thưởng thức từ năm giờ sáng, vì phố chúng tôi ở đông vào bực nhất nhì ở Saigon ; chiếc tàu hỏa xinh xắn nói đến ở đây khi chạy qua chỉ làm rung động đất một chút thôi, một chút tức là cũng đủ để đánh thức tất cả mọi người dậy, nhà tôi ở gần đường xe hỏa).

Heặc là :

— Ngay trước nhà chúng ta ở có một khu vườn rộng lớn, trồng muôn ngàn thứ hoa đủ mọi màu sắc. Dưới một giàn hoa đỏ thắm rung rinh trước gió giống như những con bướm muốn vùng bay lên mà chẳng được, đặt mấy chiếc ghế kèu rất mỏ-dec, đê ngồi chơi khi chiều rơi xuống. (Chúng tôi quên không nói là chiếc vườn của biệt thự ở bên kia đường, tòa lãnh sự của một nước ngoài).

Chúng tôi còn bàn nhau, khi gặp người bạn nào muốn biết nhà đê đến chơi, thời phải chỉ dẫn ra sao. Ví dụ :

— Đầu tiên anh hay chị tìm

đến phố H. T. T, phố to nhất; đẹp nhất và có hai hàng cây cao hai bên đường như trong một chiếc ảnh phong cảnh bên Pháp. Đến ngã tư... anh sẽ thấy ở bên phải một cái biệt thự kiến trúc mới, ngoài cửa có hai dãy ô-tô đậu nối nhau. Biệt thự đó dễ tìm lắm vì rất đặc biệt. Đó ! Cái biệt thự đó... «không phải» là nhà chúng tôi đâu.

Cách biệt thự này vào khoảng... năm cây số anh sẽ đến nhà chúng tôi, rất xinh xắn (nhưng nếu anh cận thị thì không chắc nhìn thấy căn nhà đó vì nó bé lăm) dưới một cái cây cao ngất, đầy lá xanh tươi,

Trước cửa nhà tôi quả thực có một chiếc cây to cao, nhưng có một đặc điểm rất lạ lùng. Nói đến mùa lá rụng, mùa hoa xấu rụng thì ai cũng tưởng tượng ra một cảnh tượng rất ngoạn mục. Nhưng cái cây của chúng tôi, vào khoảng tháng... tháng... cũng bắt đầu trút lá, chỉ khác báu vào mỗi chiếc lá một con... sâu bằng ngón tay út. Không hiểu loài sâu này có ác cảm gì với chúng tôi nhưng từ mấy năm nay đã đến lập nghiệp ở trên cây. Lan Liên bèn đặt luôn cho khoảng thời gian kỳ quái này trong năm là «mùa sâu rụng».

Lan, Liên, me tôi sống như bao thiếu nữ và đàn bà khác, rất sợ sâu. Đến mùa sâu rụng, tôi, Du và Sơn không thấy chút giật mình hoảng hốt khi nghe những tiếng kèn rú lên của Lan và Liên. Choc chốc Liên lại dùng đũa chạy vào phủ quần áo và tóc rối rít và gọi :

— Anh Du ! Anh Lan !... Nhanh ! Ra giúp em nha... Ngày đến nơi rồi...

Du đang ngồi châm bài, không ngừng đập lèn, đũa đánh bài :

— Hả ! ... Cái gì đấy ?

— Anh Du ! Có con sâu nó đang bò trên quyển « thơ » của em. Em đang xem nó rơi đánh bộ xuống giữa trang sách, kinh quá !... Anh ra giết hộ em đi...

— Liên đọc thơ của ai đấy ?

— Anh chỉ hỏi vớ vẩn... À ! Thơ của T. T. (một nhà thơ phái bí hiêm).

— Liên đừng lo ! Con sâu đó không hiểu nỗi thơ của T. T. đâu. Bò được hai ba giòng, « chàng ta » chắc cũng rúc đầu chuồn mắt ngay ấy mà... Thật đáng thương cho nó, rơi đâu không rơi lại rơi vào thơ của T. T.

Sau thích thường thức thơ cũng khá lạ nhưng sâu lại còn gây ra nhiều chuyện ngộ nghĩnh và tai hại hơn nữa. Có hôm chàng « Bản đồ » đang ngồi nói chuyện với Lan, Liên ở phòng khách. Câu chuyện đang vui. Lan đòi chàng ta cho xem ảnh của cô em gái, vì thấy chàng ta quảng cáo hoài là em gái xinh lắm. Đúng lúc chàng ta rút chiếc ảnh trong ví ra và giơ lên để mọi người trông rõ thì cả Lan lẫn Liên kêu rú lên, vùng dậy và bỏ chạy vào nhà trong. Chàng ta tái mặt lại vì giận và ngượng. Mãi đến khi Du và tôi giải thích cho biết là vì có con sâu rơi xuống vai chàng ta nên Lan, Liên sợ bỏ chạy chứ không phải vì trông thấy « dung nhan » cô em gái trong ảnh mà mọi người hoảng hốt đến như vậy.

Cũng giống như bao gia đình Việt-Nam khác, căn nhà của chúng tôi không lấy gì làm nhiều phòng hầm. Vì vậy tất cả mọi người đều phải ăn, làm việc, đọc sách và tiếp

khách ở căn phòng ngoài cùng. Theo đúng tinh thần dân chủ mỗi người trong chúng tôi dành riêng một góc phòng để làm giang sơn riêng ; mỗi người có một chiếc bàn làm việc riêng, và đặc biệt là mỗi người có một chiếc cửa sổ riêng. Mẹ tôi cũng đã nhiều lần điện đầu về vấn đề cửa sổ. Ai cũng muốn bàn của mình gần cửa sổ để có thể nhìn thấy « một mảnh trời xanh của riêng ta ». Phiền một cái cửa phòng chỉ có hai cửa sổ. Du tranh lấy một cái và viện cớ :

— Du học luật nên phải ngồi cạnh cửa sổ.

Tôi vẫn :

— Tại sao luật lại phải có cửa sổ mới học được.

— Anh Lam gần lâm ^t Muốn học luật tinh thần phải sáng khoai. Muốn tinh thần sáng khoai phải thở nhiều không khí trong sạch. Không khí trong sạch có nhiều nhất ở gần cửa sổ.

Lan Liên giữ phần cửa sổ còn lại vì :

— Anh Lam là đàn ông phải lịch sự chứ ! Chúng em là phái yếu phải được nhiều quyền lợi hơn. Với lại anh Lam nhiều óc tưởng tượng. Anh ngồi đối diện với bức tường mà vẫn nghĩ ngợi và làm việc được như thường. Có phải không anh Lam ?

« Anh Lam » không thèm trả lời và bành cãi vì còn đang bận kè bàn ghế vào... góc nhà tối nhất.

DUY-LAM.

(Còn nữa)

ĐÃ CÓ BÁN

ĐOẠN TUYỆT

của NHẤT-LINH;

ĐÃ CÓ BÁN

NẮNG THU

Của NHẤT-LINH

ĐÃ RA

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

1 tập 10 truyện hay thế-giới, đã phát hành lần thứ nhất
dưới nhan-dề:

NỘI CỎ CỦA THIÊN ĐƯỜNG

Dịch-giả: TRƯƠNG-CAM-VĨNH
VÕ-HÀ-LANG
BẢO-SON.

ĐÃ CÓ BÁN

NỬA CHƯỜNG XUÂN

Của KHÁI-HƯNG

ĐÔNG Y-SI CỰ-THẤT

CHỮA CHÂN TAY

Gây xơ trong bong gân, trật khớp và phong thấp rất thâm hiệu càng các bệnh gân, xương, nhức mỏi đã được tín-nhiệm với đồng-bào Bắc-Việt.

Tiếp-đi Hàng Điều Hỗ-nội nay đã tiếp khách tại.

287 Giả-long gần Ngã-Sáu (Saigon)

Chú-nhứt chữa làm phuộc ở Tịnh-Đô Cu-Si 282 Đường Lacaze Ghezon từ 10 đến 12 giờ.

CHỮA BẢO ĐÁM

24 thứ trĩ : Mạch luồng, ỉa máu, táo bón, kiết lỵ CÔ HƯƠNG săn sóc bệnh trĩ quí bà. Trong uống ngoài thoa, bình nǎo thuốc ấy, không cắt, đốt hoặc chi. Bảo đảm ít đau mà không tái phát. Trên 20 năm kinh nghiệm với sự khảo cứu rất tinh vi. **CHUYÊN TRỊ :** Đau gan, ruột, bao tử, nhức đầu kinh niêm, tim yếu, thiểu máu, có kỳ đau bụng. Có nơi yên tĩnh dường bệnh dù tiện nghi **NHI KHOA NHÂN SÂM TÂN :** Bổ dường trẻ em đau lâu mót mạnh, hay đồ mồ hôi, ít đái, ợ sữa, ỉa lỏng, chậm tiêu, trừ đút nọc ban. **CỒN ĐÁM CHỈ KHÁI TÂN :** Chữa ho gà, ho ban, ho gió, phòng cảm khò khè. Trẻ em mới sanh uống thuốc này ngừa được chứng kinh phong. **KINH NIÊN ĐẦU THỐNG HOÀN :** Chữa nhức đầu kinh niêm, đau mảng ốc, sờ mũi, chóng mặt máu sâm bát tinh rất thâm-hiệu.

Tổng cuộc Nhà Thuốc NGUYỄN-ĐỒNG-DÌ
379, Đường Phan-Đinh-Phùng — Saigon

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

Có chí vui bằng lúc vợ con của mình bị đau yếu mà động mạnh Hết !

Y-SI TRẦN-THÀNH-TÂM

Một vị minh-y thật học kinh-nghiệm. Chuyên trị : Bé bệnh thuộc kinh huyệt phu nữ. Các sặc ban trái, các bệnh khó của trẻ em.

Khi có bệnh cần, quí vị đến sẽ dễ dàng chắc chắn mau lành mạnh.

Một bảo đảm cho gia đình quí vị lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc.

Nhà thuốc HOÀN-CẨU

99, Bến Chương-Đương (Cầu Ông Lãnh) Saigon.

Anh em tranh đua học tập nhưng vì ở xa, không phương tiện
đến trường, xin viết thư hỏi điều-lệ nơi trường

HÀM THỦ HẠNH NGHĨA

42, Nguyễn-văn-Thành, GIA ĐÌNH

Tiếng dạy bằng cách gởi bài đến tận nhà, bài anh em học có gặng và bài làm có kiều mẫu, anh em gởi đến trường chấm, trả lại mau. — Tổ chức có quai cũ, đeo dán lầu niêm rất thuận cho Công, Tư, chúc, quân nhân gần xa để luyện thi Tú-Trung-Tiều. Ghi học lùc nào cũng được, chăm nom từng người. — Cấp chứng chỉ thi bay xin sở làm sau niêm khóa. — Giáo sư có tuổi nhiều kinh nghiệm.

— Có dạy trực tiếp — Mười hai Năm Thành-Lập.