

TUẦN BÁO CỦA YÊU THƯƠNG

tuổi ngọc

128



Chủ nhiệm, chủ bút :
Phụ tá chủ nhiệm :
Thư ký tòa soạn :

DUYỀN ANH
NGUYỄN TÂN KHANG
ĐINH TIỀN LUYỆN

TUẦN BÁO RA NGÀY THỨ SÁU
TOÀ SOAN VÀ TRI SỰ : 63 BÙI THỊ XUÂN (LÂU I) SAIGON II

VĂN

gặp gỡ chừng như chuyện liêu trai
sách giáo khoa và trách nhiệm b.v.h.g.d.
ngày thơ dài
những con ốc nhỏ của quận chúa
cho hạnh phúc buồn
tiều nương
ví dụ

TUỔI NGỌC
NGUYỄN TÂN KHANG
NHÃ CA
TRỌNG THỊ
NGỌC ANH
PHẠM VĂN BÌNH
NGUYỄN THANH TRÌNH

THƠ

kim tuần, nguyễn an xuân về tề, nguyễn hạ long, nguyễn thanh trình,
hạ huyền, ngô cang

TRUYỆN DÀI

cám ơn em đã yêu anh
chủ nhật uyên ương

DUYỀN ANH
ĐINH TIỀN LUYỆN

MỤC THƯỜNG XUYÊN

nhin xuống đời
ngọc thân ái
chap phô

TÒA SOAN VÀ BẢN NGỌC
NGỌC
TỔ HỢP KIỀN

Biên lai số 507-BTT-NBC cấp ngày 16-4-1974

Bộ biên tập : TỬ KÈ TƯỞNG, Ý ĐỨC, ÁI NHI, ÁI HOA, NGỌC THÂN ÁI.

Quản lý ĐĂNG XUÂN CÔN

Số 128

Tuần lễ từ 19-4-74
đến thứ sáu 26-4-74

Giá
bán 120đ



gặp gỡ chừng như chuyện liêu trai

Bạn ngọc trờng Tuổi Ngọc đã vê đất không trồng không kén.
Bạn tường thè cũng phải. Vì Tuổi Ngọc số 127 không thư tòa
soan (không trồng), không trả lời bạn ngọc (không kén). Hôm
nay gặp lại tuần báo của yêu thương, bạn ngọc chắc là ngọc
nhiên. Chúng tôi còn ngạc nhiên hơn. Làm sao ra nỗi tuần báo
hình thức đẹp đẽ, nội dung sạch sẽ trong thời buổi này nhỉ?
Mọi người lùi bước. Mình đòi tiền lên. Nhật báo tám trang
xuống bồn trang lũ lượt. Tuổi Ngọc rõ vẹt ga thiện chí. Một lần
nữa. Hy vọng chúng ta leo qua bên kia con dốc mờ, bỏ rơi phần
khôn khéo đằng sau nó. Tuổi Ngọc tuần báo, người tình bé nhỏ
để thương của bạn đang ở tẩm tay bạn. Vẫn như xưa. Vẫn
dáng xưa. Vẫn tiếng nói bắt cháp biển đảo: tiếng nói thương
yêu. Bắt buộc vẫn đẹp. Đẹp hơn xưa. Và vui nữa. Dĩ nhiên
rồi. Tuổi Ngọc chỉ tâm sự một lần này thôi. Là đứa người
tình bé nhỏ vê với bạn ngọc, Tuổi Ngọc vắt vả tay làm chán
bùn làm đó. Vậy bạn ngọc cõ gắng níu giữ người tình bé nhỏ,
đèn đê «nó» biến mất. Bạn hãy hy sinh vì «nó» nhé! Chúng tôi
sẽ vì «nó» mà chiều chuộng bạn đèn nơi đèn chồn. Bạn phải nhớ
mỗi chiều thứ sáu (ở Saigon) và mỗi chiều thứ bảy (ở xa
Saigon) ra sạp báo, hiệu sách dẫn «nó» về nhà. Đừng chê «nó»
mong. Đừng trách «nó» đắt. Xin tự hỏi ngoài nó ta còn nguồn
vui nào cuối tuần. Và nên khen chúng tôi một câu khích lệ:
Ngoài chúng tôi, ai thiết làm báo Tuổi Ngọc, ai biết làm báo
Tuổi Ngọc. Trong xã hội hôm nay còn những kẻ khoái xuất bản
báo đẹp, báo sạch, tự lực cánh sinh xuất bản báo đẹp, báo sạch,
nhìn ăn nhặt mặc xuất bản báo đẹp, báo sạch tường mỗi tuần lê
ting hộ 120 đồng không phải là để mua một tuần báo. Mà là để
duy trì một vẻ đẹp còn sót lại giữa cuộc đời tàn tạ vì nắng gắt.





khi một người làm
văn chương ngã gục

Ông Nguyễn - Đinh Vượng, chủ nhiệm các tạp chí văn học nghệ thuật *Văn*, *Văn Uyên*, *Tân Văn* và cơ sở xuất bản Nguyễn - Đinh Vượng vừa thất lộc vào thượng tuần tháng này. Như các nhà văn, nhà thơ lừng danh của chúng ta đã từ giã cuộc đời về với đất, cái chết của ông Vượng rất bình thường và chỉ gây xúc động cho những người làm văn chương, nhất là những người làm văn chương từng cộng tác với các tạp chí do ông Vượng chủ trương ròng rã mười năm. Một công trình văn nghệ liên tục từ 1963 đến 1974 không thể là một công trình nhỏ bé đối với nền văn học nghệ thuật miền Nam. Có người bảo ông Nguyễn - Đinh Vượng chỉ có «cơ duyên với văn nghệ». Ý nói ông Vượng không phải là người viết văn. Ngay cả ông Vượng, thuở còn sống, cũng không

chòi cãi ông không bao giờ là người viết văn. Nhưng có phải mỗi nhà văn là một nhà xuất bản, một chủ nhà in ? Có phải nhà văn kiêm nhiệm ấy hoan hỉ và khách quan và trả nhuận bút hậu hĩnh cho mọi nhà văn giao sách cho mình xuất bản. Và có phải ai cũng dám làm văn chương đẹp đẽ, làm báo sạch sẽ như ông Nguyễn - Đinh Vượng ? Hãy bỏ ra ngoài cái vẫn để viết văn hay không viết văn. Và hãy nhìn con số tạp chí *Văn*, *Văn Uyên*, *Tân Văn* và những số sách mang nhãn hiệu nhà xuất bản Nguyễn - Đinh Vượng, không ai có thể phủ nhận công lao của ông Vượng đối với nền văn học miền Nam hiện đại. Công lao của ông vĩ đại hơn bất cứ một vị chủ báo ngày nào. Người ta đã quên truy tặng ông Nguyễn - Đinh Vượng một huy chương dành cho những kẻ đóng góp vào nền văn học dân tộc một cách vô vị lợi. Đó không bao giờ là điều ao ước

của ông Vượng. Song, đó vẫn là bôn phận của những ai làm văn hóa. Có lẽ, người ta bận tuyên lựa hoa hậu nhật trình nên người ta quên một vòng hoa phúng viềng người làm văn chương ? Và, có lẽ, cái chết của người làm văn chương không hấp dẫn bằng khuôn mặt bị tàn phá bởi át xít của Mỹ Viện hay sự đánh ghen của ông bà lớn nên báo chí hà tiện cà một cái tin, dù là tin đăng vào nơi khiêm tốn nhất trên nhật báo ? Cuối cùng, chỉ một ông Đô trưởng thành tâm nghiêng mình trước linh hồn ông Nguyễn - Đinh Vượng. Là, dù dắt nghĩa địa Mạc Đinh Chi đã bờ cáo hết, ông Đô trưởng vẫn thu xếp dành cho ông Nguyễn - Đinh Vượng một chỗ nằm đẹp đẽ. Xin cảm ơn ông Đô trưởng. Sự tru ái của ông đối với người chủ nhiệm tạp chí văn học nghệ thuật sáng giá nhất miền Nam, sống lâu nhất miền Nam là ông Nguyễn - Đinh Vượng mang thêm một ý nghĩa nữa : Huy chương văn hóa, bội tinh văn chương không dành truy tặng người đích thực phục vụ văn hóa. Cái ý nghĩa đó phải chăng là nụ cười nửa miệng mà chúng ta vừa cười vừa nhìn Hội Đồng Văn Hóa và Phù Đắc Trách Văn Hóa để chờ đợi một giọt nước

mắt. Cho cố chủ nhiệm tạp chí *Văn*. Cho những kẻ làm văn học nghệ thuật sắp chết và sẽ chết, mà cứ tưởng mình quan trọng. (VŨ MỘNG LONG)

văn nghệ và tuổi tác

Mới đây, Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên có phổ biến một thông cáo «tuyên» nhân tài qua Gia nã đại phó hội. Nhân tài gồm ca sĩ, lực sĩ, văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, tài tử và đạo diễn điện ảnh. Điều kiện rất gay cho chữ sĩ, ở Việt Nam : phải có bằng tú tài, phải nói thông thạo tiếng Tây hay tiếng Anh lê, phải từ 18 đến 35 tuổi. Riêng đạo diễn được miễn khoản tuổi tác. Ai muốn đi phó hội phải làm đơn. Nói riêng về văn sĩ, thi sĩ thôi. Ái Nhi sợ rằng khó có ai đủ điều kiện. Có kẻ tiếng Tây, tiếng Anh lê, tiếng Thổ nhì kỳ, tiếng Đức — nhất là tiếng Đức — nói trôi như nước phỏng ten chảy xuống thùng nhưng lại thiêu cái bằng tú tài. Có kẻ dư bằng tú tài, ngoại ngữ lâu không lại không chịu dừng tuổi đời ở con số ba mươi lăm. Cũng khéo kẻ dưới 35 tuổi, có bằng tú tài, ngoại ngữ cự phách nhưng mới

họ chưa dẽ gi họ đi, huống chi bắt họ nộp đơn và qua một kỳ «tuyên lựa». Nói tới vẫn đề «tuyên lựa» tức nhiên phải «tuyên» người lỗi lạc. Vậy thì trước hết, những ai đều trung cách «tuyên» trong hàng ngàn văn sĩ miền Nam lây một tay danh sĩ ? Mà văn sĩ có tí ti «thành tích» như thông cáo đòi hỏi đều đã luồng tuổi. Rốt cuộc, không chừng ban tổ chức dành «tuyên» một danh sĩ cụ phách trong các thi văn đoàn. Chúng ta hiện có Hội nhà văn Việt Nam của văn hào kiêm thi bá kiêm họa sư Trần Đồng Vọng, có Tinh Việt văn đoàn văn vân, thè náo chả moi nỗi một danh sĩ để gởi qua Gia nã đại gây chấn động văn lâm thế giới. Quý vị trong ban giám khảo các giải thưởng văn chương và quý vị trúng các giải văn chương xứ này hẳn đã buồn mòn lâm phút. Và thở dài : Ôi tại sao ta lại những ba mươi sáu tuổi nhỉ ? Tại sao ta lại không là thần đồng văn nghệ hay văn nghệ choai choai ? Ta già rồi dẫu nỗi tiếng danh sĩ cũng... ở nhà ! Mà dẫu 35 tuổi, nạp đơn dự thi... xuất ngoại e rằng phí cả danh tiếng. Kể từ danh sĩ được ấn định tuổi tác và bằng tú tài, nền văn chương miền Nam, chắc chắn, sẽ bước sang một khúc quanh lịch sử

THÂN ÁI CHÚC

Cô giáo

HUỲNH THỊ XUÂN

Cậu pháo thủ

ĐẶNG THANH BÌNH

Suốt đời hạnh phúc.

Trần thị Điệp (Ái Hoa)

Trần thị Nên. Nguyễn Ngọc Lan

gám hoa. Là rồi đây, lanh tu văn hóa sê già nhất là ba mươi lăm tuổi. TIN GIỚI CHỐT : Đã «tuyên» được một danh sĩ cho xuất ngoại. Vì danh sĩ này là thi sĩ tu hành Phạm Thiên Thư, tác giả trúng giải an tài giải văn học nghệ thuật. Người ta chưa hiểu thi sĩ Phạm Thiên Thư, khi đại diện cho tuổi trẻ Việt Nam sẽ khoác áo hội tuyển Thanh niên dân thân hay Thanh niên tu sĩ tiêu cực ? (ÁI NHI)

đòi lại chủ quyền
văn hóa cho quê nước

Đó là câu cuối cùng của bài tựa mở đầu cuốn *Những dị biệt giữa hai nền triết lý Đông Tây* của linh mục giáo sư Kim Định do nhà Ca Dao vừa tái bản. Chẳng phải là kẻ hiếu triết lý, cũng chẳng phải

là kẻ thích triết lý, dù triết lý cũn hay triết lý vụn, nhưng đọc xong bài tựa của linh mục Kim Định thấy rằng triết lý Đông phương được dạy nhiều ở Đại học Văn khoa, được đòi xử công bình ngang với triết lý Tây phương là «chúng ta đã khắc phục được những khó khăn trong việc đòi lại chủ quyền văn hóa cho quê nước» thì bèn thích lắm. Tường triết lý Đông phương có những triết gia Nguyễn văn Tèo, Lê văn Mít, Nguyễn văn Trung, Phạm Công Thiện... thuộc người nước Giao Chi, quê hương mình. Đọc say sưa. Đánh văn chử Tây mà đọc. Rốt cuộc triết Đông chí gặp quý vị Ân độ mê ly quý vị Trung huê ! Đòi chủ quyền văn hóa cho quê nước Ân độ, Trung huê thê mà gay go ra phết. Chắc cũng như thè kỵ trước, quý vị thông ngôn Tây đòi hắt ánh hường cù Không, cù Mạnh giành chủ quyền văn hóa cho quê nước Pháp vậy. Nghĩ ngực cười ghê nời ! Nhán bàn nhăng về Đông Tây triết lý, chợt nhớ tới Đông Y và Tây Y. Đông Y xưng tụng Hoa Đà, Biền Thủốc, Tây Y xưng tụng Hypocrate. Kẻ thức giả đứng giữa sự có lý của cả hai phe khuyên nên tổng hợp Đông Tây Kim Cổ. Nhưng

ông Tây không chịu tòng hợp. Anh không khoái Đông y, không khoái tòng hợp, tôi vẽ yêu Lãnh Ông, sư tổ của nền quốc y. A, quốc y là nguồn gốc y khoa của dân tộc. Tôn vinh Lãnh Ông là tôn vinh tổ tiên. Mày anh chị tra chồng đòi rất khó chồng đòi. Không nhẽ chồng đòi tổ tiên mình ? Vậy ta mân trồ thanh tra Lãnh Ông, hạch sách Lãnh Ông cho bõ ghét. Thanh tra tổ tiên không bao giờ là xác xược, mắt gắt cả. Mà là công việc thiêng liêng nên tiếp tục. Biết đâu, thanh tra hoài huy, cái vinh thần Lãnh Ông chả bị thu i chột trong đám mòn đế kỷ danh của Lãnh Ông. Và đó cũng là cung cách đòi lại chủ quyền cho quê nước Roussel, S.P.E.C.I.A và Fournier Frères văn văn, văn văn... (TU BFP)

tươi ngọc

TUẤN BÁO CỦA
YÊU THƯƠNG

In tại cơ sở ấn loát
Nguyễn-Bá-Tòng

63 Bùi Thị Xuân, Saigon II.

Số lượng : 6000.

ĐỒNG NAI

Tòng Phát Hành



sách giáo khoa và trách nhiệm của bộ văn hóa giáo dục

Phản khôi Phòi Hợp Nghệ Thuật và kiểm soát Ân Loát Phẩm đã và đang làm công việc kiểm soát sách giáo khoa. Đó là công việc bắt đắc dĩ, theo một nhân vật hữu trách trong khôi này, mà vì Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên không chịu làm nên Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi phải cảng đáng. Phòi Hợp Nghệ Thuật không động chạm tới... sự phạm mà chỉ chú trọng tới những phạm vi chính trị, đạo lý, thuần phong mỹ tục, do đó, hầu hết sách giáo khoa được cấp giấy phép xuất bản sau khi đã hoàn tất thủ tục kiểm duyệt. Và cũng do đó sách giáo khoa ào ào xâm chiếm thị trường sách tạo nên khung cảnh hỗn độn bừa bãi, tranh thương, gây ảnh hưởng tại các trường tư, hạ giá và hồi lộ... Tuổi Ngọc sẽ lần lượt trình bày vấn đề sách giáo khoa. Từ «cua» cắt cổ sinh viên của quý thầy trường Luật đến sách lớp ba của quý thầy soạn giả tiểu học. Ngoài ra, mỗi tuần, Tuổi Ngọc sẽ điểm một cuốn sách giáo khoa. Số này, bạn Nguyễn Tân Khang «trình bày» cuốn Quốc văn lớp sáu của «giáo sư» Đan Văn đang được một tư thực vĩ đại «bắt» học sinh học.

TUỔI NGỌC

Quốc văn lớp sáu mà đứa con trai đầu lòng của tôi đang bị học do ông «giáo sư» Đan Văn soạn và nhà Văn Học xuất bản. Ở trang 4, người chủ trương nhà xuất bản Văn Học (cũng là ông «giáo sư» Đan Văn) trưng tên tuổi, bằng cấp của 8 giáo sư, cộng với ông là 9. Riêng ông Đan Văn, vì khiêm tốn chẳng, ông không trưng bằng cử nhân văn chương (thứ bằng to nhất trong ban tu thư quốc văn của nhà xuất bản Văn Học—xin đừng lầm với trường Văn Học và sách do trường này xuất

bản —) Cuốn sách đã tái bản lần thứ ba (in rõ trên bìa) và ghi thêm «chương trình cập nhật hóa». Chỉ thiều mỗi câu «Đã được Bộ Giáo Dục công nhận làm sách giáo khoa» như trước đây thường thấy in ở bìa mỗi cuốn sách giáo khoa. Sự thiều sót đó chứng tỏ rằng Bộ Văn Hóa Giáo Dục bây giờ đã bật đèn xanh cho các soạn giả sách giáo khoa. Bộ không chịu một chút xíu trách nhiệm nào về những cuốn sách soạn thảo cầu thả (đôi khi ngu dốt) mà học sinh phải mua học vì trường bắt mua ngay tại trường. Trường âu yêm học sinh hơn, còn bắt bồ mẹ học sinh đóng tiền mua sách giùm, không trừ tí huê hồng nào ! Thi dụ trường hợp Quốc văn lớp sáu của ông Đan Văn.

Trang 5, trong bức «Giao tình thư», ông Đan Văn giao tình thế này : Ông ta «nhận thấy tình cảnh quốc văn càng ngày suy kém, suy kém đèn nỗi bi thảm, khó tả. Bằng chứng chúng ta có thể nhận thấy nhan nhản hàng ngày : ở các lớp học, ở những kỳ thi, ở trên báo chí và ở ngay một số tác phẩm của một số nhà văn hiện đang gây ôn ào với những độc giả nông nổi». Giao tình như thế chưa đủ, ông ta bảo muốn đổi nghề vì «không thể cứ tiếp tục hy sinh mãi, hy sinh đèn nỗi thâm thè chỉ còn rúm da bọc nấm xương» và ông ta bèn soạn sách Quốc văn với ý đồ đẹp đẽ «xã hội như lúc này cũng đang cần đèn những chuyên viên lương thiện, nhiệt tâm và tha thiết với công việc giáo dục...». Cuối cùng, ông Đan Văn tự nhận là «người lương thiện, nhiệt tâm và tha thiết với giáo dục». Chúng ta xem «người lương thiện» Đan Văn lương thiện tới mức độ nào, riêng trong cuốn Quốc văn lớp sáu.

Xin nhắc lại và nhấn mạnh cuốn Quốc văn lớp sáu của ông Đan Văn phát hành vào đầu niên học 1973 — 1974 đã tái bản lần thứ ba. Đã tái bản đèn lần thứ ba, nếu là một người lương thiện như ông Đan Văn khoe khoang, ông phải sửa chữa kỹ lưỡng. Nhưng ông Đan Văn chỉ nói mà không làm. Trang 154 bài Tỏ tình (ca dao do ông Đan Văn «tặng» cái tựa đề) có 16 câu, ông Đan Văn quên mất hai câu. Dĩ nhiên, chẳng phải ông «giáo sư» Đan Văn ngó ngần mà tại ông cầu thả, ông thiều «nhiệt tâm». Sự sai lầm, thiều sót đầy rẫy trong «tác phẩm» Quốc văn lớp sáu không hề được dính chính ở sau cuốn sách. Đó là một sự kiện thiều lương

thiện. Người ta có thể đãi được hàng rô sạn trong cuốn *Quốc văn lớp sáu* nhân hiệu Đan Văn. Và con em chúng ta đã, đang và còn học quốc văn bằng những hạt sạn kiêu Đan Văn. Cứ dò qua phần «lược khảo các tác giả kim văn» đã muôn liệng cuốn sách đi rồi. Ông Đan Văn xếp khuynh hướng của các nhà văn một cách túc cười. Có kè «khuynh hướng văn chương tinh cảm trách nhiệm», có kè «khuynh hướng sưu tầm dã sử đường rừng»! Hoặc góm hơn, «khuynh hướng sưu tầm dã sử»! Trời ơi, thứ khuynh hướng sưu tầm dã sử là cái thứ khuynh hướng chi vạy cà? Tô Hoài chắc sẽ khóc thét lên khi bị giáo sư Đan Văn xếp vào loại nhà văn có «khuynh hướng động vật». Nếu học sinh lớp sáu muôn biết khuynh hướng văn chương của ông bác sĩ Anh Tuân Nguyễn Tuân Phát, nữ sĩ Túy Hồng hay văn sĩ Nhật Tiên dành bí lù. Bởi ông Đan Văn cạn nguồn... khuynh hướng. Chả lẽ ông ta xếp Anh Tuân vào loại nhà văn có khuynh hướng... cảm nghĩ của người thầy thuốc! Về loại văn thuật sự thì thiêu gi bài trích giảng mà ông Đan Văn bắt học - trò - nhóc - con học thằng Xuân tóc đỗ để chúng nó phải kè cả tác phẩm *Làm đì* của Vũ Trọng Phụng ở phần giới thiệu tác giả. (Vẫn nằm trong *Quốc văn lớp sáu* của Đan Văn).

Những bài mẫu do ông «giáo sư» Đan Văn hướng dẫn học trò cũng lâm ly rùng rợn. Chẳng hạn hai câu *Cá không ăn muỗi cá ươn, Con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư*, ông Đan Văn bắt nhóc con lớp 6 trả lời: Hai câu trên thiên về duy tâm hay duy vật! Duy tâm là gì? Duy vật là gì? Đọc chừng bao nhiêu cuốn sách mới thấu hiểu thè nào là duy tâm, thè nào là duy vật? Liệu ông Đan Văn đã đọc nỗi hai cuốn? Khi sáng tác hai câu trên, tác giả của nó chỉ muôn làm công việc giáo huấn. Không hề «tái» triết lý duy tâm, duy vật vào tục ngữ và bắt con nít xác nhận đâu là duy vật! Tới cái dàn bài hướng dẫn 16 câu ca dao (trang 154-155-156) *Hôm qua tất nước đầu đình...* ông Đan Văn dẫn học trò lớp 6 vào lãnh vực tâm lý ái tình! Ông hỏi học trò: «Người con trai đã gợi gì với người con gái. Gợi vậy có khéo không?»? Chưa đã, ông còn bắt học trò lớp 6 (11, 12 tuổi) tìm «giá trị tâm lý» ở cuộc *Tỏ tình* và đòi bằng được học trò lớp 6 phải «nhận xét tâm lý» của «người con trai đã lung tung với người con gái». Đại khái, những dàn bài hướng

dẫn của ông Đan Văn đều ghê gớm như nhau. Nó bắt học trò lớp 6 đi tìm cả nhân sinh quan của một bà mẹ qua vài lời khuyên con gái. Rất tiếc tờ báo nhỏ bé không dư giấy để nhặt sạn ngòn ngang trong cuốn sách với «Giao tình thư» miệt thị một số nhà văn của ông Đan Văn. Và chẳng, loại sách Đan Văn chưa xứng đáng để bàn luận nhiều. Nó là cuốn sách giáo khoa tầm thường cả về nội dung lẫn hình thức. Ân loát cầu thả, lỗi chính tả dâm dề. In thuê tại một nhà in ngoại ô Sài Gòn mà khoe nhặng là «ân loát tại nhà in riêng của Văn Học» đã thay rõ sự «đương thiện» của ông Đan Văn.

Cuốn *Quốc văn lớp sáu* của «giáo sư» Đan Văn đặt ra một vấn đề. Là, Bộ Văn Hóa Giáo Dục phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với học sinh về những cuốn sách giáo khoa được giảng dậy bắt luận ở tư thực hay công lập. Bộ Văn Hóa Giáo Dục phải giành lấy quyền kiểm soát và kiểm duyệt sách giáo khoa. Soạn sách giáo khoa là một công việc khó khăn, công việc của bậc thầy, đòi hỏi soạn giả phải có kinh nghiệm sư phạm, phải tài giỏi và phải có cái gì đó bảo đảm cho cuốn sách. Vì cuốn sách để học chir không để giải trí. Một nhà văn, dù lỗi lạc cách mấy, cũng chưa đủ tư cách soạn sách giáo khoa, cho là giáo khoa văn chương. Thì những giáo sư trong ngoặc kép, những giáo sư xuất hiện trong thời buổi loạn ly, soạn sách giáo khoa với mưu đồ kiềm cờn tạm bợ càng không được phép làm công việc của các bậc thầy muôn đời. Chúng ta đã thấy những tên lưu manh vặt, những tên vô lại chủ trương xuất bản sách giáo khoa. Và chúng ta đã thấy luôn cả những anh khơi khơi nhận mình là giáo sư soạn sách giáo khoa, chạy chọt khéo, giao thiệp giỏi để sách của mình được giảng dạy ở các trường lớn. Thảm trạng đó cần châm dứt. Cần làm sạch sẽ nền giáo dục của chúng ta. Trước hết là một cuộc thanh lọc giáo khoa thư, tận diệt bọn lái buôn giáo dục làm giàu trên sự ham lợi của một số chủ trường tư để làm hại một thê hệ.

ví dụ □ nguyễn thanh trịnh



Ví dụ bạn yêu một cô gái tính «ngang như cua» và nàng nói tôi không yêu ai cả thì bạn sẽ đòi xử ra sao ?

Ngang như cua là gì ? Muôn hiều rõ chỉ có cách bạn mua ngay một con cua đem về nhà để quan sát. Bạn hãy để cho nó tự do bò trên sàn nhà và bạn xem kia nó bò đi không giống những con vật khác đâu hướng về phía nào chân bò theo hướng đó, con cua của bạn (hay cua bắt cứ ai cũng vậy) đều hướng về bên trái (hay phải) trong khi chân vẫn thản nhiên bò về phía trước như thường. Quan sát xong bạn đừng vội kết luận : A ! tôi hiều rồi người yêu của anh có tướng đi ngang như cua nghĩa là đều nàng luôn luôn quay về một bên trong khi chân vẫn bước đều về phía trước chứ gì. Ôi giờ ! Nếu bạn nghĩ như vậy thì đúng là trật một trăm phần trăm. Không phải nàng đi như vậy đâu. Tôi cam đoan với bạn nàng có tướng đi rất đẹp, tướng đi của các tiểu thư đài các đàng hoàng. Tôi muốn nói cái tính của nàng kia. Cái tính của nàng mới không giống các cô gái khác. Cái tính của nàng mới ngang như cua.

Lần ấy chúng tôi cắm trại ở Vũng Tàu. Nàng đã theo người anh cùng tham dự trại với chúng tôi và vô tình nàng được chia vào nhóm do tôi kiểm soát gồm 8 người. Khởi hành từ Saigon lúc 7 giờ sáng chúng tôi đến Vũng Tàu khoảng 10 giờ. Trại vừa dựng xong mọi người đều hồi hả leo núi, tắm biển và chiều đèn tắt cả đều mệt nhừ chẳng muốn di dâu. Chúng tôi quây quần lại nấu bữa ăn tối. Khoảng một giờ sau tôi đi lánh phần ăn đem về phân phát cho mỗi người trong nhóm.

Chia xong tôi thấy dư một phần ăn và mừng húm vì nghĩ làm trường nhóm mình đã lời to nhưng một cô bạn gái đã lên tiếng phá vỡ niềm vui đát dào của tôi.

— Thiêu một người.

Tôi ngây thơ hỏi :

— Ai vậy kia ?

— Cô em gái của Đặng.

— Chúa ơi, có cô đó nữa à.

— Buổi sáng ông đã điểm danh tên người ta bây giờ quên rồi sao. Ông kiểm soát bê bối quá, nèu cô ấy bị chết đuối thi ông lãnh đủ.

— Đừng dồn bạn. Nếu chết đuối thì tôi đã biết.

— Người ta chết đuối chứ ông có chết đuối đâu mà ông biết.

Một ông bạn vừa nhai thịt gà kho gừng vừa càt giọng ngâm Cung Oán :

— Trẻ tạo hóa đành hanh quá ngắn.

Chết đuối người trên cạn mà chơi.

Cả bọn (trừ tôi) đều cười hề hề. Cô bạn gái lại thúc dục :

— Ông lo đi tìm người ta đi chứ.

Tôi năn nì :

— Thôi cô đi tìm giúp tôi đi. Tôi đang đau bụng.

— Ông nói hay chưa, đó là việc của trưởng nhóm mà.

Lúc này tôi mới nhận ra chức trưởng nhóm thật dễ ghét, chẳng lợi lộc tí nào. Tôi nhăn nhó.

— Được rồi. Ăn xong tôi sẽ đi tìm.

— Khi đó trời tối rồi ông biết đâu mà tìm.

Tôi đành uể oải đứng dậy cầm theo hai phần ăn gói trong tờ nhật báo. Cô bạn gái hỏi :

— Ông đem đi đâu vậy ?

— Tôi vừa đi tìm tôi vừa ăn để lấy sức.

Ông bạn ngâm Cung Oán lại dặn

— Nhớ đừng ăn qua phần của cô ta nghe. Nếu cô ta không ăn

thì ông phải đem về đây để chứng minh cho mọi người biết. Chúa ơi, bây giờ con mới giác ngộ người ta sòng nhờ ăn.

Nhiều nhà văn nhà thơ đã ca tụng cảnh hoàng hôn trên bãi biển đẹp tuyệt vời nhưng nhìn mãi mặt trời đỏ ngầu đang «chết đuối» ngoài khơi tôi chẳng thấy vẻ đẹp ở đâu. Có lẽ tại cơn đói trong bụng tôi đã chạy lên đôi mắt. Tôi lấy ổ bánh mì kẹp thịt gà ra vừa nhai vừa nhảy lên các tảng đá vừa đưa mắt tìm kiếm.

Sau khi đã ăn hết ổ bánh mì tôi mới nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên một tảng đá cao mệt đầm đầm về phía mặt trời lặn. Không biết nàng có phải là cô gái ở nhóm tôi không vì buổi sáng tôi nhớ mang máng nàng mặc áo đỏ còn cô gái này mặc áo thun trắng. Tôi đứng dưới tảng đá quan sát một lúc rồi hỏi :

— Xin lỗi có phải cô cùng đi cắm trại với chúng tôi ?

Cô gái (cô bé thì đúng hơn vì lúc đó nàng chỉ độ 16 tuổi rưỡi) nhìn tôi gật đầu.

— Phải.

Sợ lâm với một cô gái ở nhóm khác nhận ầu phần ăn thì nguy (ai mà quả quyết được con gái không thích ăn nhiều) nên tôi hỏi cặn kẽ :

— Cô ở nhóm tôi phải không ?

— Ông ở nhóm nào ?

Chúa ơi, trưởng nhóm là vua một cõi mà không được biết đèn thi còn ra thế thồng gì. Tôi liền tự giới thiệu :

— Tôi là trưởng nhóm 4. Cô ở nhóm mấy ?

— Tôi không biết mình ở nhóm mấy.

— Cô có phải là em gái của Đặng ?

— Phải.

Tôi đưa ổ bánh mì lên cao :

— Cầm lây ăn đi. Cô làm tôi tim hụt hơi.

Cô bé không thèm với đèn ổ bánh mì. Có lẽ nàng chưa biết đói là gì. Nàng hỏi :

— Ông tim tôi làm gì ?

Phải dơ cao ổ bánh mì mỗi cả tay tôi nói sùm trả lời :

— Tôi tìm cô làm quái gì. Tôi đi phát phần ăn cho cô. Lần sau đi đâu cô phải xin phép để tôi biết mà để dành phần ăn cho cô. Cầm lây đi.

— Tôi không ăn vậy tôi khỏi cần xin phép ông.

— Cô không đói ?

— Phải ?

— Còn ổ bánh mì này ?

— Ông ăn đi.

Lạy Chúa, phải chăng đây là ân sủng ngài đã dành cho con.

Tôi mừng rỡ trèo lên tảng đá ngồi xuống bên nàng mở giày bao lây ổ bánh mì ra nhai ngầu nghiền. Ổ mì trước hình như đã tan trọng hơi thở của tôi sau một hồi leo trèo các tảng đá tìm nàng. Bánh mì ăn với thịt gà kho gừng thật tuyệt vời và lúc này tôi mới đồng ý với các nhà văn nhà thơ là cảnh hoàng hôn trên bãi biển đẹp tuyệt vời. Mặt trời đã chìm khuất sau làn nước xanh và chân trời rực lên màu đỏ hồng. Ơi thiên nhiên sao mà đẹp quá vậy. Mầu đỏ hồng chuyển dần sang mầu tím nhạt và mặt biển càng lúc xanh thăm. Khi chân trời cùng mầu với mặt biển là lúc ổ bánh mì đã nằm gọn trong bụng tôi.

Cô bé cười, nói :

— Ông đói lảm hả ?

— Phải. Tôi đủ sức ăn thêm một ổ bánh mì nữa.

— Uớc gì tôi ăn khỏe như ông.

— Cô đau bao tử à ?

— Không phải vậy. Tại tôi không cầm thấy đói.

— Uớc gì tất cả những cô gái trên đời này đều không cầm thấy đói như cô thì đỡ khổ cho đàn ông biết bao.

— Trông ông ăn thật ngon miệng.

— Cô đã nhìn tôi ăn hết ổ bánh mì ?

— Phải.

— Vậy mà tôi cứ tưởng cô ra đây nhìn cảnh hoàng hôn trên bãi biển.

— Thì ông cũng ở trong cảnh hoàng hôn đó như tảng đá này.

Như tảng đá này. Chúa ơi, nàng đã đồng hóa tôi với một vật vô tri vô giác. Tôi bâng mẫn nói :

— Tảng đá không biết đói bụng. Nó giống cô chứ không giống tôi.

Và quả thật từ phút đó nàng đã là tảng đá. Nàng ngồi bó gối đầu gục xuống chẳng thèm nói một lời dù cho tôi có mồi miệng bắt chuyện. Đêm xuống thật nhanh cùng lúc với sương giá và những ngọn gió từ ngoài khơi thổi vào khiến tôi bắt đầu cảm thấy lạnh run. Tôi cũng ngồi bó gối như nàng để giữ hơi ấm và may mắn hơn nàng tôi nhờ những điều thuốc nên đã chịu đựng được giá lạnh dễ dàng. Trước ánh trăng nhợt nhạt thỉnh thoảng nàng khẽ rung mình, giá lạnh như những con kiến đang bò trên da thịt nàng. Tôi lập lại lời xin lỗi (không biết lần thứ mấy) và nói nàng hãy về vì các bạn đang đốt lửa trại, có thể anh nàng đang đợi nàng nhưng nàng vẫn ngồi im chẳng nói một lời. Tôi bị chuyện bờ biển này đã có nhiều người chết đuối và đêm khuya thường hiện lên vậy hãy về đi. Nhưng có tảng đá nào biết sợ ma đâu. Nàng vẫn ngồi im.

Đêm càng lúc càng lạnh và sương phủ mờ biển cả. Chẳng còn điều nào để châm hút, tôi đứng dậy nói :

— Cô không về tôi về một mình.

Tôi nhảy xuống khỏi tảng đá định chạy về gọi anh nàng ra kéo nàng về nhưng chạy được một quãng tôi nghĩ để nàng ngồi một mình lỡ có chuyện không hay xảy ra thì sao nên tôi lại chạy trở lui trèo lên tảng đá ngồi xuống bên nàng. Tôi nói :

— Được rồi, tôi nhất định ngồi đây suốt đêm với cô để thi xem ai chịu lạnh giỏi.

Cô bé lặng lẽ đứng dậy trèo xuống tảng đá rồi bước đi chậm rãi về hướng chúng tôi cắm trại. Tôi chứng hứng trong giây lát rồi giận dữ nhảy xuống tảng đá đuổi theo. Tôi giữ chặt vai nàng định nói một câu dữ dằn nào đó cho hả giận, nhưng nhìn đôi mắt nàng buồn bã lờ mờ hơi sương, tự dừng con giận trong tôi biến mất. Tôi buông tay khỏi vai nàng và thở dài.

— Sao em ngang như cua vậy.

Nàng cúi đầu chân di di trên cát ấm.

— Tình tôi vậy đó nên ai cũng ghét tôi và tôi cũng chẳng yêu ai.

Tôi nói :

— Phải trừ tôi ra vì tôi rất thích ăn cua, nhất là cua rang muối. Nàng ngắt đầu nhìn tôi mỉm cười.

— Ông cũng ngang như cua. Tôi chỉ là cua đồng còn ông là cua biển.

Khi chúng tôi về đến trại thì buổi lửa trại đã xong. Tất cả đã đi ngủ chỉ còn lại hai người ngồi bên đồng than hồng để sưởi ấm. Cô bé đi về phía trại dành cho phái nữ còn tôi tạt vào phía đồng than để ngồi sưởi. Cô bạn gái đang ngồi cầm que hảy những nhánh củi cháy dở vào đồng than nhia thay tôi nàng hỏi :

— Ông đi đâu mà giờ mới về ?

— Tôi lạc đường.

Ông bạn ngâm cung oán đang gục đầu ở gối vội ngắt đầu lên xuất khẩu thành thơ.

— Ngày xưa Lưu Nguyễn nhập thiên thai

Mê mẫn đào tiên lạc lõi về.

Ngày nay...

Tôi vội nói :

— Thôi ông im đi cho tôi nhở.

Nhưng hai người bạn vẫn tiếp tục nói bóng gió về chuyện gấp gô giữa tôi và cô bé, tôi bèn đứng dậy về trại ngủ. Khi người ta đã được ăn một lúc hai ổ mì kẹp thịt gà kho gừng thì xá gì mày lời xầm xì của những kẻ chỉ được ăn một ổ mì thôi.

Vì mưu sinh mãi bốn năm sau tôi mới có dịp trở về Sài Gòn. Trong thời gian rời xa đó tôi và nàng đều không viết thư cho nhau. Không phải vì lười biếng hay vì tính ngang như cua mà vì tôi nghĩ rằng tình yêu không sòng nhờ mày lá thư. Bằng chứng tôi đã từng viết cho một cô gái khác hàng trăm lá thư tình ái ngọt ngào nhưng rồi nàng vẫn nhẹ bước lên xe hoa về nhà chồng trong khi tôi phải hì hục leo lên xe

(Xem tiếp trang 63)



ngày thơ dại

NHÃ CA

Anh Dư ơi.

Ở đâu cũng có nắng vàng, có gió mát. Nhưng không nắng ở đâu, gió ở đâu, có thể thay thế được màu nắng vàng và những con gió lồng của thời thơ dại.

Vào năm nào anh Dư nhỉ? Hình như dạo ấy, Thuyền mới lên bảy tuổi. Bạn của Thuyền lúc đó còn là con mèo tam thê tên là Mimi. Nhưng con Mimi làm Thuyền buồn chênh được, lười biếng, ngủ cả ngày, lại ăn vung, cả đời chẳng bao giờ biết tắm rửa, chỉ đưa mày cái vuốt nhô xu vuốt mặt đã tưởng rũ hết bụi băm của một đời mèo. Có lẽ vì con Mimi mà sau này lớn lên, Thuyền ghét loài mèo kinh khủng. Chính anh Dư cũng không thích giông này mà. Khi anh tới, con mèo Mimi bị ra dia ngay. Chúng ta thích chuột hơn. Những con chuột mà chị Thò cho là gớm ghiếc, mỗi lần trông thấy tái xanh mặt mũi, lại là đồ chơi chúng ta chuộng nhất, anh Dư nhỉ?

Không bao giờ Thuyền quên được hôm anh mới tới. Có lẽ anh vừa ở trong bếp lò ra chăng? Đen thui, bóng nhảy, hai mắt là hai cục than hồng và đầu tóc, đứng xa, Thuyền cũng người thấy mùi khét lẹt. Chị Thò bịt mũi, còn anh Minh, anh Sơn thì trố mắt nhìn, như trông

thầy một con thú lạ kỳ lắm. Người đàn bà đem anh tới có bà con với má, mặt mày chẳng hiền lành tí nào. Thủ thật, Thuyền có ác cảm ngay lúc mới nhìn thấy lần đầu. Bà ta đè anh lại với những lời dặn dò không mày tú tè. Sau đó mày anh em Thuyền được c người lớn giải thích, anh là con lớn củadì Bích, con riêng củadì, đâu với người chồng trước, bây giờ dì phải đi xa theo chồng mới. Chỉ sự bô ro của gia đình dì Bích đã làm mày chị em Thuyền xầm xì. Chị Thò hỏi đó lên chín, cao giọng: Thằng đó dơ dáy, không chơi. Anh Sơn, mười một, bùi môi: Thằng này tướng nhà quê, ngu lầm. Anh Minh nặng nề: Nó trông giông thằng ăn cắp ở chợ, coi chừng nó. Dì nhiên lời anh Minh được tin tưởng hơn, vì anh Minh mười ba tuổi, lúc đó là cậu cả trong nhà, bắt đầu oai vệ rồi. Riêng Thuyền, Thuyền tò mò lắm. Suốt ngày hôm đó, anh Dư lẩn quẩn dưới bếp không dám lên nhà trên. Thuyền lén xuống nhìn trộm anh hoài. Có lần Thuyền làm quen nhưng anh quay mặt đi. Thuyền đã cầu, nghĩ: chắc thằng này ăn cắp thật, sao đứng dưới bếp hoài.

Đứng dưới bếp không phải để ăn vụng còn gì nữa. Thuyền ném con Mimi về phía anh. Nhanh như cắt, anh đưa chân ra đá nó cái ú. Cố lẽ Thuyền cũng đau như con mèo bị đá, và Thuyền bê con mèo lên. Nhưng con mèo phản chủ, nó ức Thuyền vì cái ném vừa rồi, cào vào tay Thuyền sước da đau điểng. Thuyền kêu lên, thả vượt nó xuống. Anh dợm bước lại. Thuyền bỏ chạy sau khi ném cho anh một tiếng: Chó. Hắn học.

Suốt tuần lễ mới tới, anh chỉ lẩn quẩn dưới bếp để nghe những lời nhiếc mắng của bà Đá. Bà Đá! Khi lớn lên, Thuyền biết thương hại bà ta rồi, vì Thuyền biết chắc chắn bà đã bị quí dữ mang về địa ngục. Ít nhất cũng có cả trăm con quí rình rập hành hạ bà để lập công với diêm vương. Bà Đá là một người nhà quê hung tợn nhưng làm việc giỏi. Bà kéo hết mày anh em về phe với bà. Với mày anh em Thuyền bà phải hầu hạ dù thứ. Còn anh Dư, bà đâu phải hầu hạ gì. Bà còn nhò và anh là đẳng khác. Sai vặt đù thứ, kè cà rửa bát, nhúm lửa. Ở nhà quê, phải chụm lửa rơm và củi khô. Miệng anh Dư đã trở thành cái ống thổi lửa

của bà. Anh qui xuồng sát đất, phồng má thôi, bụi bay mù mịt. Anh Dư còn phải đập con chuột núp sau đồng cài, đào giun cho vịt ăn. Coi như Anh Dư làm thay cho bà hết một nửa công việc đè bà Đá rách rỗi, nghĩ ủ mưu để hành hạ anh. Chuyện cũng dễ hiểu, Thuyền cảm thấy mà đối với anh Dư rất xa cách, hầu như không có chút liên hệ ruột thịt nào. Nhưng tất cả những điều đó, đối với Thuyền cũng không quan trọng lắm. Thuyền cho như thế là vì Thuyền không về phe kè dữ đè hè hiệp anh Dư. Năm anh Dư tới, gia đình Thuyền còn ở nhà quê. Ba đưa gia đình về một làng hẻo lánh ở vùng biển. Tuy vậy, gia đình Thuyền vẫn sống cách biệt với làng xóm bên ngoài nhờ được ở trong một khu nhà xưa. Khu nhà nằm trên một ngọn đồi có tường thành bao bọc. Vườn có nhiều cây. Đến bây giờ Thuyền còn nhớ chêt người được những cây nhãn mùa hè trái ngọt như đường phèn. Những cây thanh trà, bưởi, những cây chanh tần xèo rộng, thấp, đưa tay với được. Tới mùa, chanh đơm hoa trắng xóa. Nhớ nhất là hai cây sầu đông ở trước sân, những hoa, những quả là đồ chơi của tụi nhóc. Khu nhà rộng mênh mông, cả gia đình Thuyền chỉ ở hết một góc nhỏ, còn là bỏ không. Những năm đó, tình thế chưa yên ổn để các công sở tổ chức lại. Tòa nhà gia đình Thuyền ở có từ đời Pháp thuộc, nay được sáp nhập vào ngành Công chánh. Ba Thuyền gần như bị đồi về đây đè giữ nhà, ông ta đang tìm đủ mọi cách để được về thành phố. Cả gia đình Thuyền đều chán sống ở đây, không ai có thể hòa hợp với đời sống vùng đồng chua mặn này. Và anh Dư xuất hiện trong gia đình không hợp cảnh tí nào. Anh là một đứa bé quê đặc. Thuyền còn lờ mờ trong trí nhớ những hình ảnh ở tinh thành. Anh Dư thì không. Đồi với gia đình Thuyền, anh Dư chỉ là một đứa bé tầm thường, ngu độn nữa là đẳng khác. Với Thuyền, lúc đầu, Thuyền cũng nghĩ vậy, Thuyền về hùa với các anh các chị để bắt nạt anh Dư.

Thuyền còn nhớ như in, khoảng mười ngày sau khi anh tới, anh Minh và Anh Sơn đã bày nhiều trò chơi nghịch ngợm mà anh là nạn nhân. Anh làm bò cho họ cười. Anh bị bôi nhọ nổi làm mọi da đen cho các anh trai đánh, xéo thịt, nhéo tai. Anh phải giả chết để các anh kéo

ra chôn sau độn cát, chừa cái đầu cho anh có mũi mà thở. Thuyền đã cùng chị Thỏ đi sau lưng các anh, cười la hét, cõi vỗ. Ba má không thể biết được những trò chơi tai ác đó, và nếu có dịp nào nghỉ ngơi thì bà Đá cũng tìm cách xí xóa đi. Anh Dư, Thuyền đã tai ác quá phải không? Và anh hắn đã có lúc nhìn Thuyền với ánh mắt khinh bỉ, thù hận. Thuyền đã cười đèn bề bụng khi thấy anh bị hành hạ, bị đánh đập, chôn sống, và chính Thuyền đã có lúc cầm nắm cát vãi lên mặt anh, khi anh bị chôn chừa đầu ra ngoài. Anh Sơn bắt anh Dư phải mở mắt để nhổ hạt cát rơi vào, anh nhấp mắt lại, Anh sơn banh mắt anh ra. Anh nhô nước bọt vào mặt anh Sơn, cắn người chịu đựng. Ôi, cái con bé tai ác độc địa trong Thuyền may mắn có lần đã chết đi, vĩnh viễn. Để Thuyền nhắc lại nhé. Hôm đó các anh bày một trò chơi mới. Anh Minh, anh Sơn đóng vai tráng sĩ, bắt được tên tàu ô là anh Dư. Đánh đập chán, anh Minh, anh Sơn cột anh Dư vào một cành cây. Sau đó, cả bọn bỏ đi. Nhưng Thuyền, một lát sau, vào buổi trưa, Thuyền tờ mờ chạy ra xem. Anh Dư đã mệt là, mặt đen xì, hai mắt như lạc đi vì nắng vì đói. Giữa lúc đó, Thuyền nghe bước chân đèn gần. Thuyền núp vào một bụi cây. Bà Đá đi ra. Thuyền nghĩ là bà đem cơm cho anh Dư, và chắc bà sẽ mờ trối cho anh. Nhưng lạ lùng chưa, bà gọi: È, thằng mồi biển. Mày thày tao không? Và bà cười sặc sụa, cười như điên dại: Cho mi chêt, mi phải chêt. Tao thù mi tận xương tuy mi biết không? Mi dám nói qui ám tao há? Ha ha, ừ, tao là qui. Và bà cúi xuống lượm đá chơi anh Dư. Thuyền mờ lớn mắt nhìn cảnh hải hùng đó. Phải, lúc đó Thuyền kinh khiếp quá. Bà Đá không có vẻ gì là người mà như một con qui sống. Tự nhiên Thuyền cảm thấy sợ hãi. Dám bà này sẽ giết anh Dư lắm. Tim Thuyền càng đậm mạnh hơn khi thấy bà Đá tháo đầu giây buộc, vắt một đầu giây lên cành cây cao, kéo tuột anh Dư lên, rồi lại thả dần anh xuống, xong lại kéo lên. Mỗi lần xuống gần tới đất, anh Dư đều đưa hai chân đạp vào mặt bà Đá. Bà bị trúng một hai cái và cơn điên của bà bùng lên dữ dội. Bỗng đứng trong tâm hồn non nớt của Thuyền đau nhói, xót xa. Và bất thình linh, Thuyền nhảy ra bá vào cổ bà Đá. Thuyền đánh đù, cắn mạnh vào tay bà. Thuyền nghiền răng, cắn hết sức nhay mạnh. Bà Đá rú lên, buông tay. Sợi dây tuột xuống và anh

Dư rơi đánh bịch. Thuyền đã bị bà Đá bắt ra, nhưng cứ xông bừa túi. Bà Đá nhìn nhìn Thuyền, ánh mắt vừa giận, vừa lả lùng, rồi cút mắt.

Khi quay lại, Thuyền còn nhớ mãi khuôn mặt anh Dư lúc đó. Anh nhìn Thuyền. Chao ơi là mắt. Mắt nghi ngò. Mắt đê phồng. Mắt sợ hãi. Thuyền muôn tiên tới gần anh, mở dây cho anh nhưng sao Thuyền sợ quá. Và vì sợ, Thuyền đã run lẩy bẩy. Cuối cùng Thuyền chảy nước mắt. Anh Dư có vẻ dịu đi. Lúc đó, anh đã hết ghét Thuyền rồi phải không ? Anh đê yên cho Thuyền mở dây trói, nhưng anh không nói với Thuyền một lời nào. Xong xuôi, anh ném cho Thuyền một cái nhìn không tinh cảm, bỏ chạy mất.

Thú thật với anh Dư. Lúc đó, Thuyền thương anh kinh khủng. Thuyền tự hứa sẽ không bao giờ nghịch ác với anh, làm hại anh. Thuyền sẽ bình vực anh. Nhưng loay hoay mãi mảy may, Thuyền không có dịp để gặp anh, nói chuyện với anh được. Mãi sau, Thuyền rinh anh, thấy anh chui ra khỏi khu vườn bằng một cái ngách nhỏ kín đáo trong một bụi cây rậm. Ở nhà ta công luôn luôn khóa. Anh Minh, anh Sơn có thể trèo cửa sau để ra bãi cát, rồi ra mấy cái đầm nước phía sau vịnh. Chị Thủ cũng theo các anh được, còn Thuyền thì không. Chân Thuyền quá bé. Nhưng khi khám phá ra cái ngách của anh Dư thì thế giới bên ngoài không còn xa lạ với Thuyền nữa rồi. Thuyền đi theo anh, cách một khoảng xa, và thấy anh hẹn với một thằng nhóc chăn trâu. Thuyền biết tên thằng bạn của anh. Thằng Nghiệp. Anh với nó có nhiều trò chơi vui quá. Bắt cá đào khoai. Thuyền mê mòn khoai nướng của anh. Anh đào trộm khoai, vùi xuống cát và đốt lửa ở trên. Khoai chín thơm phức. Lúc đầu, anh không thèm đê ý tới Thuyền. Anh biết Thuyền đi theo mà làm như không biết. Khi thằng Nghiệp phác giác báo động với anh, anh lặng thinh. Thuyền còn nhớ như in lời thằng Nghiệp : Đuỗi con nhỏ này đi. Nó cũng độc ác như anh chị nó. Và thằng Nghiệp cầm que xua đuổi Thuyền. Thuyền òa khóc. Anh đứng dậy nắm tay Thuyền dắt lại chỗ nướng khoai. Cố lẽ chưa bao giờ Thuyền ăn được củ khoai ngọt tới như thế. Buổi tối hôm đó, Thuyền đã dẫu một cái bánh ngọt, đi tìm anh Dư để đưa. Vết và lấm. Thuyền mới tìm ra anh

Anh đang rình gì sau đồng cùi. Thuyền chờ khiếp được khi thấy anh bắt một lô chuột mới sinh còn đỏ hỏn. Suýt tí nữa thi Thuyền đã het lên. Anh Dư làm dấu :

— Suýt.

Thuyền vẫn bưng lấy mặt.

Anh Dư làm dấu Thuyền đi theo.

Anh đi ra góc vườn. Vườn tồi thuỷ. Anh Dư có một hộp quẹt. Anh quẹt một cây soi đường. Đi được một đoạn nhỏ lửa tắt, cả hai dừng lại. Thuyền vắp rẽ cây, vắp mõ đất, đá, nhưng Thuyền không dám đi gần anh, níu anh vì quá sợ những con chuột đỏ hỏn. Cuối cùng anh dừng lại. Thuyền mở mắt nhìn những hang hốc anh làm bằng gạch, bằng đá, bằng ngói. Lần đầu tiên Thuyền thấy anh cười với Thuyền. Nụ cười của anh làm xóa hết những nét dữ dằn trên mặt. Anh ra dấu cho Thuyền ngồi xuống.

— Anh làm gì đó anh Dư ?

— Làm hang nhốt chuột.

— Nhốt chi vậy ?

— Choi.

— Anh nuôi chuột hả ?

— Ủa.

Anh bỏ những con chuột đỏ hỏn vào miệng vài lát ở trong hang rồi quẹt diêm thắp vào một cái tim đèn nhúng trong địa đầu. Anh ngồi che về phía gió cho tim đèn khỏi tắt, rồi anh xoa hai tay, ngó lúi chuột lúc nhúc Thuyền cũng lán mò tới gần, ngồi chồm hòn bên anh. Thuyền đã thấy bớt sợ hãi, và dưới ánh đèn đỏ mù mờ, cô chăm chú nhìn những chiếc mõm chuột nhô xiu, những thân hình non nớt, trong suốt, da căng một màu hồng đỏ, mắt nhắm kín. Mày chú chuột con bò lóm ngombok, đụng vào nhau té lăn quay. Bỗng nhiên Thuyền cười thành tiếng.

— Thích không ?

— Anh không gõm hả ?

— Có gì mà gõm.

— Anh đê thè này lõi con Mimi bắt ăn tội chết.

Anh Dư tỏ vẻ khinh bỉ.

— Con đó lười thòi thây. Vời lại còn lâu nó mới biết có chuột ở đây.

Anh lấy một viên gạch lớn đập miệng hang lại Thuyền kèn :

— Nó chết ngọt.

— Nó có chỗ thở đây này.

Anh Dư chỉ trên nóc hang, có chừa lỗ thông hơi nhỏ. Thuyền lèi cái bánh ngọt ra túi vào tay anh Dư. Anh dãy này, suýt nữa cái bánh rơi xuống đất.

— Chi ?

— Bánh.

Anh Dư làm thính. Thuyền nói mau :

— Anh ăn đi. Thuyền đê dành cho anh đó.

Anh Dư lắc đầu. Thuyền buồn ghê. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ anh Dư muôn thân thiện với Thuyền. Thuyền nhét vào tay anh lần nữa.

— Ăn đi mà.

— Không.

— Không thì vất đi vậy. Anh vất đi.

Câu nói hờn dỗi của Thuyền làm anh ngần ngại. Rồi anh cười nữa.

— Thôi, cho chuột ăn nghen.

Thuyền không nói gì. Anh lật viên gạch ra, soi đèn vào hang. Anh bẽ tức miếng bánh bỏ vào. Lũ chuột vẫn bò lúc nhúc, bò lên cả bánh mà không biết. Anh nói :

— Đê mai mót nó mồ mắt được nó ăn.

Anh lại chôm hôm ngầm bầy chuột một cách thích thú. Thuyền hỏi :

— Anh mới nuôi hà ?

— Nuôi lâu rồi.

Thày Thuyền có vẻ không hiểu, anh giải thích :

— Mày lần trước làm hang không kỹ, chuột mẹ tới tha đi hết tron

— Lần này nó cũng tha cho coi.

— Sức. Lần này làm hang kỹ lắm.

— Anh Minh anh Sơn có biết anh nuôi chuột không ?

— Không.

— Biết mày anh phá cho coi.

Anh Dư làm thính, như không muốn nghe chuyện mày người đó. Thuyền tiếp :

— Chị Thò sơ chuột.

Anh vẫn chăm chăm nhìn vào hang. Thuyền tức giận. Giận lắm chứ, khi anh chỉ chú ý tới mày con chuột mà không nghe Thuyền nói. Tinh ác trong lòng Thuyền nỗi dậy. Đãyc rồi, sáng mai đem con Mimi cho nó ăn thịt hết. Không cần, chỉ cho các anh biết phá chơi. Thuyền bặm môi :

— Mai mét anh Minh. Anh ày tới phá cho coi.

— Hứ ?

Anh đứng dậy, nhanh như cắt. Đê làm gì ? Thuyền hỏi hả ghê đi. Thuyền không hiểu Thuyền có ý định đó hay nói chơi cho hả giận vậy. Anh ngó Thuyền, ánh mắt tối sầm. Tôi thui luôn. Anh Dư đá ngọn đèn tắt cảm. Thuyền nghe tiếng chân anh bỏ đi. Hoảng hốt, Thuyền đưa tay chụp, nhưng Thuyền chỉ chụp khoảng không. Trong khi đó, gió như đưa tay ai tới chòn vờn trên cổ, trên tóc. Thuyền bật khóc lớn.

Một que diêm lóe lên. Anh Dư trở lại. Anh nắm lấy tay Thuyền lôi đi. Cây diêm le lói rồi tắt. Thuyền chìm ngimb trong bóng đêm dày. Thuyền không biết đường lối, tay bị kéo đi, chân đâm trên đá, trên rễ cây. Nhưng Thuyền không sợ nữa. Thuyền biết chắc anh Dư sẽ đưa Thuyền vào tận nhà. Nếu anh không đưa Thuyền đi, nếu anh giận Thuyền, bô luôn Thuyền ngoài vườn chắc Thuyền sẽ sợ tới chết đứng. Trong đêm biết bao nhiêu ma quái. Trong vườn lại có nhiều rắn, nhiều con sâu róm đầy lông đen thui. Đụng phải nó ngứa gãi chết được. Anh Dư có thù ghét gì Thuyền đâu nào. Thuyền không thể không nói ra những ý nghĩ đang ở trong đầu.

— Anh Dư. Thuyền không mét ai hết.

Anh không nói gì.

— Anh cho Thuyền chơi với anh nghe, nghe.

Vẫn im lặng. Thuyền độc thoại :

— Chơi nướng khoai. Chơi đánh giặc. Đì bắt còng. Nghe, nghe.

Thuyền nghĩ chơi anh Minh, anh Sơn đi. Chị Thủ cũng ác.

Thuyền nhớ chuyện chị Thủ đồ lôi cho anh Dư ăn vụng chuối.

Anh Dư bị đòn. Thuyền tiết lộ :

— Hôm nọ chị Thủ ăn chuối vứt vỏ sau vườn, đồ cho anh. Chị Thủ nói anh cắt râu con Mimi để nó không bắt chuột được.

Anh Dư Chuyện cắt râu con mèo Mimi có thật phải không? Anh cắt râu con Mimi là vì lũ chuột. Sau này anh thú thật với Thuyền điều đó, và Thuyền đồng ý : Từ nay, loại con Mimi cho rồi, nó đã mất râu, trở thành một con vật vô dụng.

Anh bỏ Thuyền ở hàng hiên, nói : Đó, có đèn sáng rồi, vô nhà đi. Nhưng Thuyền còn níu lấy anh, xin thêm một chuyện.

— Sáng mai, cho Thuyền đi thăm chuột với nhé. Nhé. Thuyền sẽ để dành một quả chuối.

Sáng hôm sau, tướng anh Dư không nhớ. Nhưng anh đã kéo Thuyền ra góc vườn. Hang hốc bị phá tung. Lũ chuột đã được chuột mẹ tha đi mất. Những mẩu bánh cũng không còn. Anh Dư ngẩn ngơ : Kỳ thiệt. Hang chắc vậy mà nó cũng tha đi được. Chán chuột chua? Thuyền trả lời cho anh là chưa. Trò chơi bắt chuột con còn lâu lắm cho tới khi trong nhà khám phá và cầm. Nhưng ăn thua gì anh Dư nhỉ? Còn cả trăm nghìn trò chơi vui hơn. Chỉ lo không đủ thì giờ thì có.

Anh Dư. Từ hôm đó, anh đã hết ghét bỏ Thuyền. Còn Thuyền, Thuyền dám nói Thuyền đeo anh còn hơn đeo mẹ nữa. Sao Thuyền dám nói thế nhỉ? Vì sao hả anh Dư? Vì anh, vì anh đó, vì anh và những ngày thơ đại tuoi vui, triền miên không bao giờ dứt. Thật đó. Thuyền còn tiếp tục chuyện anh nữa.

NHÃ CA
(Ngày đôi ta mới lớn, trích)

TRỌNG THI

NHỮNG CON ỒC NHỎ CỦA QUẬN CHÚA



Nàng có một cô em rất nhỏ, dễ thương. Chàng cũng vậy. Em nàng và em chàng cùng học chung một trường, một lớp. Bạn nhau. Chúng rất ngây thơ và hồn nhiên. Nhìn chúng, thèm cả một trời tươi sáng.

Nàng thương em. Thương nên săn sóc và lo âu cho em từng ly, từng ti. Mỗi sáng và trưa nàng đều dặn đưa đón em đi học. Đó là một trong những cách biểu hiện tình thương. Nàng sợ em nàng còn quá nhỏ để có thể tránh được tai nạn hay một điều không hay nào xảy ra dọc đường. Như bị những đứa ngô nghê bắt nạt, như sợ một mè mìn nào đó dụ dỗ bắt cóc, chẳng hạn. Nàng lo điều đó rất có lý.

Chàng cũng thương em chàng. Nhưng tình thương của con trai khác, không biểu lộ như con gái. Nghĩa là chàng không hơi đâu lo được những điều chi li, vụn vặt. Chàng có cách biểu lộ của chàng, rất con trai. Ví dụ như chàng dám ăn thua đủ với kẻ nào hiệp đáp em mình. Ví dụ như chàng dạy cho em những trò chơi lành mạnh hay chở em đánh một vòng ra bờ sông đạo mát, khi có giờ rảnh rỗi. Vì thế chàng ít khi chịu khó tần mẫn dẫn em đi về mỗi lúc tan trường. Và lại công việc đó đã có chị chàng cáng đáng. Nhưng bây giờ chị chàng đã l่าย chồng. Và lây chồng phải theo chồng, dĩ nhiên. Trong lúc thiều người chàng phải đi vào chỗ trống đảm nhận công việc đó, dầu không mấy thoải mái.

Vậy là mỗi sáng, mỗi trưa chàng và nàng có cùng một điểm đồng quy : cửa trường. Làm một nhiệm vụ đáng khen : đưa đón em. Như thế là họ đã biết nhau. Biết chứ chưa quen. Biết và quen chưa chắc đã là đoạn đường dễ vượt. Đoạn đường đó có thể gần, cũng có thể xa. Chỉ còn tùy họ. Tùy sự đòi hỏi của tâm hồn.

Một vài khi mắt họ đã gặp nhau nhưng chỉ thoang thoảng. Một vài khi họ gật đầu với nhau trong những lần đón em sớm hơn giờ tan trường, mỉm cười vui vui. Chưa quen nhau mà hình như họ đã quen nhau quá rồi. Người ta có thể đọc được điều ấy trong mắt họ, không sai chạy bao nhiêu. Họ cũng muốn quen nhau đầy đủ chứ chưa có dịp đó thôi.

Và một ngày họ đã quen nhau. Quen như thế này.

Chàng vốn phóng túng và mảng vui. Mảng vui cùng bạn bè nên có một hôm chàng đón em trễ muộn. Cửa trường đã vắng. Chàng bước những bước lớn với một ít lo âu và ân hận. Lo âu về đứa em nhỏ bé sẽ khóc khi anh không đến thường lệ. Và ân hận mình đã nhầm nhì bên tách cà phê hơi lâu cùng bạn bè.

Nhưng trái với điều chàng tưởng. Em chàng đang đùa cùng em nàng rất vui từ dưới bóng nắng tàn cây bên cạnh có sự giám sát của nàng. Chàng đọc thầm trong mắt nàng, đôi mắt bồ câu mờ tròn, một tí đợi chờ. Và lạ chưa kia, hình như có lần một chút trách móc.

Em chàng trách khi chàng đến :

— Anh đến trễ quá. Chị Quận Chúa và em đợi anh lâu ghê.

Và con bé liêng thoảng :

— Anh phải cảm ơn và xin lỗi chị ày đi.

Lời hồn nhiên của con bé khiến nàng bối rối hồng hồng má. Chàng bỗng dừng cũng ngượng ngùng không kém cho sự trễ nải của mình. Và chàng đã làm theo lời cô em bé nhỏ, dễ dàng.

— Cảm ơn cô. Không ngờ sự trễ nải của tôi đã khiến cô bận rộn.

Nàng lý nhí :

— Có gì đâu.

Em chàng không hiểu sao hôm nay lẹ miệng quá, con bé bỗng đứng ngả hẳn về phe nàng để bắt bí chàng.

— Đừng tha chí Quận Chúa ơi. Anh ày là chúa lang bang đó. Lang bang nên đèn trễ.

Nói xong con bé chạy dang ra xa, tránh cái phát tay nhẹ của chàng, cười đê lộ cả chiếc răng khèn đê thương.

— Ghê chưa, cô bé dám công kích anh đê bệnh người ta.

— Chứ sao. Chị Quận Chúa đê thương hơn anh nhiều.

Chàng liếc sang phía nàng và thấy nàng thận thùng đố au má hồng nhưng nàng cũng phải bật cười vì sự cãi lèo của em chàng. Nữ cười của nàng thật đẹp, sáng rực dưới ánh nắng của ngày đang bắt đầu trở nóng. Những giọt nắng cơ hồ nhảy múa reo vui cùng với nữ cười đẹp của nàng. Thoáng chốc trong đầu óc chàng nụ cười được phóng lớn, rõ ràng, choáng ngợp khiên chàng muốn lưu giữ mãi nụ cười đó.

— Con bé tồ anh nó kỹ quá.

Nàng cười tinh nghịch :

— Biết đâu con bé chả có lý. Sợ ngày thơ tho hồn nhiên ít khi biết vu oan.

— Nhưng sự ngày thơ chưa có những nhận xét đúng.

— Trừ trường hợp này.

— Cô nghĩ thế ?

Biết mình lỡ lời có thể bị hiểu lầm nàng cười :

— Quận Chúa nói chơi vậy mà.

— Kiều nói chơi đê chêt người quá.

Rồi chàng phân bùa :

— Lúc nãy gặp thằng bạn cũ, hai đứa rủ nhau uống cà phê hàn huyên. Chia tay mới nhớ là còn phải đón em.

— Ai bắt lỗi anh đâu mà phải thanh minh thanh nga.

— Tôi vốn ưa sòng phẳng. Ghét sự hiếu lâm.

— Quận Chúa chưa xấu về anh mà.

— Quận Chúa nghỉ đẹp về tôi ?

Câu hỏi của chàng khiến nàng khó trả lời. Câu hỏi ngầm khiến khích, ngầm thách đố. Cuối cùng nàng mím môi trả lời rất khôn khéo.

— Quận Chúa không biết đâu. Tùy anh.

— Dĩ nhiên tôi nghĩ đẹp về tôi.

Chàng cười và nàng cũng cười. Phía trước, cách đó mấy thước hai đứa nhỏ không hiểu đang vui chuyện gì, cũng cười.

Từ đó họ quen nhau. Câu chuyện những lần sau thật dễ dàng cho một mồm đầu. Không còn sự e ngại mà là sự thân mật ngày càng thân. Sự thân mật chàng những có thể đọc trong mắt nhìn trao nhau, trong nụ cười thâm thiết, trong những câu nói ý nhị mà còn là cái khoảng cách họ di bên nhau nữa. Mới quen, hai đứa nhỏ là một gạch nồi nhưng lâu dần hai đứa nhỏ bị đưa ra ngoài, hoán đổi vị trí, để họ được di sát vào nhau hơn. Có khi họ còn buông lời đôi tay mặc tình hai đứa bé nô đồn tung tăng.

Họ nhập hồn vào trò chơi mới để phần nào lảng quên nhiệm vụ của mình. Được cái hai đứa bé không phản đối, trái lại, chúng còn mừng vì không bị kềm chặt. Thật thi họ xao lảng trong cách thương em nhưng chờ ai bảo họ thôi đừng đưa dẫn em nữa. Đủ lý, đủ lẽ họ sẽ viễn dẫn để đi diễn kêt luận phải có mình em mới được an toàn.

Nhất là chàng, công việc đưa dón này đã là một đam mê, một thích thú. Trước kia mẹ chàng phải dục nấm lắn, bảy lượt chàng mới tà tà đưa em đi nhưng bây giờ có khi em chàng chưa kịp ăn sáng chàng đã hồi em rồi rít. Giá như chỉ chàng lúc này có bộ chồng đê trở về làm lại cái công việc này nhất định chàng sẽ phản đối kịch liệt. Bởi nêu nhường bộ, chàng đâu thể gặp nàng, hàng ngày.

Tình cảm đã chín muồi cho nhớ nhung khi xa nhau và bồi hồi tung động khi gần nhau, mắt nhìn đã chan chứa những trao gửi nhưng họ chưa bao giờ nói lên lời xác định.

Đợi đèn một hôm chàng, cuối cùng không né nỗi sự xôn xao nên, tìm cách biếu lộ niềm yêu. Chàng viết cho nàng một lá thư. Đại khái lời lẽ trong thư là nỗi yêu đương mãnh liệt, là nhớ nhung hằng đêm, là hình bóng nàng như loài ký sinh ăn náu trong tim gậm khoét từng tế bào yêu đương. Tất cả, chàng phơi bày lên trang giấy lồng mạn.

Chàng phải hồi lộ cho hai đứa bé một chầu kem và mày chục đồng xí muội hai đứa bé mới thông qua để lá thư đến nàng.

Nhận thư nhưng nàng không trả lời ngay. Chàng phải chờ đợi. Chàng phải hồi hộp nhức tim. Chàng đã thăm thú the Huy Cận: « Thuở chờ đợi thời gian ôi rét mướt », mấy ngày đó nàng im lặng. Nàng không thèm nói chuyện như thường lệ. Chàng toát mồ hôi hột. Chàng thất vọng. Chàng phò phạc thây rỗ.

Cuối cùng chàng bạo dạn:

— Quận Chúa đã nhận được thư chưa?

Thì nàng tĩnh bơ, vờ ngạc nhiên:

— Thư nào đâu?

— Lá thư mày đứa nhỏ trao.

Im lặng để thích thú với trò hành hạ êm ái của mình một lúc lâu nàng mới trả lời.

— Rồi.

— Đọc chưa?

— Rồi.

— Sao không trả lời?

— Đang trả lời đây.

— Trả lời lá thư kia.

Nàng nguýt chàng một cái thật sặc sỡ bật cười khúc khích.

— Muôn phạt tội anh.

— Phạt. Tội gì nhỉ?

— Tội về chuyện thư từ đê mày nhò ban thầy chúng chè nhạo hoài.

— Không khí đã mêt hẳn về ngại ngùng ban đầu, trở nên vui vẻ hơn.

— Chi có vậy ? Làm anh buồn muôn chêt.

— Sao không chết đi ?

— Böyle giờ không chết nữa. Sợ có kẻ chết theo.

— Thèm. Anh lạc quan quá. Quận Chúa chưa trả lời anh mà.

— Khỏi cần. Anh đã đọc thấy tất cả trong mắt em.

Nàng mím môi :

— Đừng tưởng bở.

— Cứ tưởng bở.

— Lý mặt.

— Mắt đâu phải thớt mà lý.

— Thày ghét.

— Ghét lây chối quét. Hết liền.

— Thôi, không thèm nói nữa.

— Không thèm nói nữa tức thua.

— Không thua.

— Thua.

— Coi chừng không thèm nói chuyện nữa à. Đó rồi có người mặt bánh bao.

Khi giới của nàng hiệu quả quá khiên chàng phải ngừng ngay không dám lý sự với nàng nữa. Nàng mà giận không nói nàng chắc chàng sẽ buồn chết được.

Cuộc tình đã được chấp cánh. Cuộc tình đẹp như một bài thơ tình của thời tiền chiến khi ngôn ngữ khúc mắc chưa chen chân vào thế giới thơ văn. Cuộc tình vượt ra ngoài giới hạn bởi những buổi đưa đón. Cuộc tình tung thoảng vươn lên cao không ngừng nghỉ. Đã có những đêm thức trắng nhớ nhung. Đã có những hẹn hò thân mật. Và đã có giận hờn vu vơ.

Nhưng tình yêu của họ bao giờ cũng vẫn trong sáng, hồng hào.

như ánh bình minh của ngày xuân mới. Họ trao nhau lời nhẹ của thơ. Và thở cùng nhau hơi thở của nhạc.

Ngôn ngữ họ rót vào tai nhau nồng nàn.

— Anh nhớ em quá trời.

— Thật không ?

— Thật. Nhớ chết được.

— Mới xa nhau mấy ngày anh nhớ gì lắm thê ?

— Xa một phút là một năm. Mấy ngày như thế kỷ.

— Sao. Cải lương quá.

— Không sạo. Không cải lương gì hết. Anh thê.

Nàng hơi khó chịu :

— Không được thê bậy.

— Cho em tin.

— Em tin rồi.

— Vậy em có nhớ anh không ?

— Nhớ.

— Nhiều không.

— Nhiều. Gấp mười anh.

— Sức mảy. Anh tin một nửa thôi.

— Tin một nửa cũng còn gấp năm anh.

Chàng sơ ý nêu thua. Cả hai cười vui. Nàng chợt mơ màng.

— Thương nhau hoài nghe anh.

Tình họ dễ thương như vậy đó.

Họ đang nhìn đời qua lăng kính màu hồng, tuyệt vời.

Nhưng đời đâu phải luôn màu hồng. Đời còn có màu xám tro. Và màu xám tro làm chiếu nay chàng buồn thê thiết, buồn quặn thắt vì sự ra đi của nàng.

Mấy ngày trước đây họ còn quần quít bên nhau. Mấy ngày trước đây họ còn đùa dỡn thành sự thật trước khi xa nhau. Nàng ra phò biến vài ngày. Không ngờ chia tay giả đò lại hóa thành sự thật.

Họ đã quyên luyên bên nhau suốt buổi.

— Anh ở lại không được lang bang, không được quen cô nào
nhé. Hứa đi.

— Hứa. Cần thề không ?

— Thôi, dẹp. Thề cá trê chui ống. Kè ưa thề là kè ưa phản bội.

— Lại vu oan cho anh.

Nàng cười khúc khích :

— Cho anh chèt luôn.

— Em cũng không được dạ tin lời một anh chàng nào tán
tình. Mày anh con trai phô biển đó lầm lời lầm, nghe chưa.

— Nghe rồi.

— Nhắc lại xem !

— Không nhẹ dạ tin ai. Chỉ yêu và nhớ anh thôi.

— Giỏi quá.

Cả hai nhìn nhau âu yếm. Rồi ánh mắt nàng sáng lên một reo vui
nhỏ.

— Ngày về em sẽ có quà cho anh.

— Bật mí xem ?

— Em sẽ cõ gắng bắt thật nhiều ốc biển xâu thành một chuỗi cho
anh.

Chàng cảm động quá sức. Chàng cầm bàn tay nhỏ xinh của nàng
siết mạnh. Nhưng ngón tay trắng hồng nắm gọn trong tay chàng, run
rẩy. Và lần đầu tiên, trong nỗi kỳ thú dịu dàng đó, chàng áp tay nàng
lên môi hôn rất âu yếm ...

TRỌNG THỊ



BẠN ĐỌC HÃY GỬI BÀI VỀ
ĐÓNG GÓP CHO SỔ

HẠ OI



nữ sĩ

Ngọc thân ái làm ơn cho biết, hiện
nay có bao nhiêu nữ sĩ và nữ sĩ nào
lừng danh nhất ? Nếu Huyền muôn
trở thành «nữ sĩ» thì Huyền sẽ thụ
huân «sư phụ» nào, và Ngọc thân
ái chia sẻ mì Huyền chút ít «bí kíp
viết văn» được không ?

THU HUYỀN (Sài Gòn)

Hãy lây giày bút ra. Nào, ta
viết tên những nữ sĩ hôm nay theo
thứ tự tuổi đời và tuổi nghề : Bà
Tùng Long, bà Lan Phương (hai bà
này rất nổi tiếng ở các tuần báo phụ
nữ bình dân nước ta), cô Tuệ Mai
(nhà thơ), bà Nguyễn thị Vinh, bà
Minh Quân, bà Phương Khanh (nội
tướng của nhà văn Nhật Tiên), bà
Nhã Ca, bà Túy Hồng, bà Nguyễn
thị Hoàng, bà Nguyễn thị Thụy Vũ,
bà Trung Dương, bà Lê Hằng... Dĩ
nhiên là còn vô số. Nhưng chỉ đếm
những bà, cô đã có nhiều tác phẩm
xuất bản và ẵm giải văn học nghệ
thuật thôi. Không nên kể các cô già

vò, tức là «trai già gái» mà ta thường
thầy họ xưng chị chị, em em, đòi
xiết chặt tay các em gái trên vài
mục làm cầm ở nhật báo. Về vụ lập
danh sách đưa nữ sĩ này lên hạng
nhất, đây nữ sĩ kia xuống hạng bét
không phải là «nghề» của Ngọc thân
ái. Theo Ngọc thân ái, mình đọc
người nào, thích văn của người ấy
nhất sau khi đã đọc nhiều người
khác thì người mình thích nhất
lừng danh nhất. Ngọc thân ái làm
chi có «bí kíp viết văn» bời chưa bao
giờ biết viết văn. Vậy Huyền hãy
viết thư cho một nữ sĩ Huyền ái
mộ, ngõ giặc mộng trở thành nữ sĩ
với bà (hay cô) ta và bà xin nhận
làm môn đệ. Chừng có sư phụ rồi,
nhớ giới thiệu Ngọc thân ái nhé !
Hoặc khi trở thành nữ sĩ lừng danh,
thu Ngọc thân ái làm môn đệ cũng
được. Đồng ý ?

ý nghĩa

Sinh nhật Mai năm nay, chàng không

gửi hoa hay quà tặng. Mà lại «biết»
một chiếc xe đạp mini. Ý nghĩa gì,
Ngọc thân ái?

THÙY MAI (Văn Khoa)

Nhiều ý nghĩa lầm chứ. Chàng sợ
hoa nở để mà tàn. A, hoa tàn thì
thảm lầm. Em sẽ tóm cỏ hoa, lôi
hoa ra khỏi bình pha lê và ném hoa
vô thùng rác. Chàng lẽ chàng gửi
tặng em một bó hoa ny lông ? Biết
em chiếc xe đạp mini, chàng, trước
hết, sợ em quay cuồng trong đời
sông máy móc dâng ra ý lại máy
móc nên đôi chân em lười biếng
hoạt động và khó lòng có cặp đùi
lý tưởng phòng khi cao hứng em
diện «đồ dürnberg» (Chàng muôn em thề
thao chân đó), sau hết, chàng khích
lệ em tiết kiệm xăng nhớt, triệt để
áp dụng khẩu hiệu «Tiết kiệm tối
đa để tăng gia sản xuất». Nhưng ý
nghĩa tuyệt diệu nhất nằm trong
lời ca *Tuổi Ngọc* của Phạm Duy :
«Xin cho em còn một xe đạp. Xe
xinh xinh để em đi học...». Đi học
bằng xe đạp vừa đạp xe vừa mõ
mộng không sao cả. Chứ phóng
Honda mà mơ mộng thì mình thừa
hy vọng vào nhà thương và lúc trở
về, chàng dù hy vọng hát câu
«Nàng về, nàng về nay đã cựu chén».
Bây giờ em tiếp tục suy diễn ý

nghĩa của chiếc xe đạp mini mà
chàng đã «công» em. Những ngọt
nǎm chúc ngàn bạc một chiếc xe,
Ngọc thân ái nghĩ, ý nghĩa của nó
đã bực ơi là bực rồi.

diễn tích

Chàng tặng em một cuốn sách. Chàng
không ghi hàng chữ nào mà chỉ có
ba tiếng lơ lửng «Hồn lưu lạc...». Rồi
ký tên. Em chẳng hiểu nổi. Ngọc thân
ái giúp em được chàng ?

PHƯƠNG THẢO (Đà Lạt)

Anh chàng rày muôn làm Ninh
Thích trong tình yêu đây. Ninh
Thích muôn làm quan, đón xe Quản
Trọng nhẫn bôn tiềng «Nước trong
leo leo». Quản Trọng là một kiệt
hiệt thời Chiền Quốc mà cũng bị
Phái nhờ vợ bé dẫn giải. Mới vờ
lẽ «Nước trong leo leo» là bôn tiềng
đầu của câu thơ của bài thơ «Nước
trong». Nay chàng của em lơ lửng
«Hồn lưu lạc» với em, em nhờ Ngọc
thân ái dẫn giải. Thi đây : *Hồn lưu
lạc chưa thử riêng một chúa, Yêu
một người ta dâng trọn tình thương.*
Nếu chàng yêu em, chàng sẽ chỉ
biết em đến... chết. Sẽ thò em và
hết lưu lạc. Em cảm động quá, hả?
Nhưng hãy coi chừng. Bởi vì *Tho
thi ngọt như suối đời mong đó, Tình
thì buồn như iắt cá chia ly*.



cho hạnh phúc buồn NGỌC ANH

Anh ạ, có lẽ đèn lúc này thì em đã không dồi lòng minh được nữa. Một tuần rồi không có anh, một tuần rồi anh nghỉ học, một tuần rồi em lè loi trên con đường về nhà mỗi chiều và ngơ ngác giữa giảng đường Spellman rộng lớn. Đã bắt đầu cho một mùa rồi đó, anh thầy không ? Mùa mưa của thành phố này. Buổi chiều khi đứng một mình trước cổng viên chờ xe Lam, em đã không ngăn được những dòng nước mắt, nỗi muộn phiền cơ hồ chêt rã như hàng thông xao xác. Xe chạy ngang nhà anh, em cúi đầu nhìn đi nơi khác dấu em biết anh vẫn thường hay đứng ở balcon. Chỉ cần một phút, bước xuống xe, đi lên cầu thang nhỏ, gõ cửa, anh hiện diện ở đó và đón em bằng nỗi mừng vui. Nhưng anh ạ, em đã không làm được điều đó, tự ái của em lớn và cao như đỉnh Lâm Viên nên sách vở dành buồn bã ngủ quên trong ngăn kéo của tâm tưởng và mỗi đêm em cắn môi viết những trang Nhật Ký thật buồn rầu.

Anh ạ, em không hiểu nổi minh, sự thờ ơ của em mỗi lần gặp
nhau đã làm cho anh buồn, có phải ? Nhưng mà anh không hiểu nổi
dẫu, muôn đời và mãi mãi anh không hiểu nổi trái tim nhỏ nhoi và tắc

rồi của em đâu. Đôi mắt anh sau gọng kính đen ày, nhìn em và nghĩ gì ? Tôi nghiệp như những giọt nước mắt của em bây giờ đây. Chúng ta có bao nhiêu ngày vui mà cứ làm khổ cho nhau hoài. Em đâu muôn thề. Những cười nói xôn xao khi đèn lấp với các bạn khuấy động tâm hồn rộn ràng một chút rồi buỗi tối trong im lặng cô đơn đối diện với chính nỗi buồn của mình thì anh ạ, em yêu những ngày còn đi đèn trường này vô cùng. Chỉ còn hai tháng nữa, mùa thi châm dirt. Em trở về đời sống bình lặng, khép kín của mình như thành phò này, như mặt hồ Xuân Hương mỗi sáng, và anh, anh trở về thành phò kỷ niệm tuổi thơ của anh. Tất cả chỉ là một thoáng mây, mây sẽ kết tụ lại thành mưa và rơi xuống cũng như những ngày mưa mùa hè ở thành phò này cuồn trôi đi hết. Những kỷ niệm đã có giữa chúng ta cũng thề, phải không ? Chỉ nghĩ như vậy thôi mà em cũng khóc được, khóc đến phải ngừng lại để thở, khóc ướt cả những trang giấy vở. Rồi sẽ mất đâu nhau muôn đời.

Buổi chiều thứ bảy, về với anh khi học xong hai giờ KT, em cười nói, em rộn ràng như con chim nhỏ trong hồn anh đạt đào nắng mới (anh vẫn bảo thề). Nhưng anh đâu biết, buổi tối khi ngồi trước bàn học, làm xong bài tập, mở cuốn vở của chúng ta, đọc lại những gì mà chúng ta đã viết, em không sao khóc khóc. Tình yêu của chúng ta rồi cũng như strong mù buổi sáng, sẽ tan khi mặt trời lên. Vòng tay em nhỏ quá không giữ nổi bước chân anh phiêu lảng. Em không sống gì cuộc đời nhưng em đã ở trong đời, đèn nhà anh và đi về với anh mỗi lần tan học là em đã gạt bỏ những ánh mắt và thay đổi nhiều lắm. Anh đâu hiểu cho em điều đó ? Em chưa lớn được đâu, phải thề không anh ?

Đi học về một mình trên con đường thơ mộng nhất trong Viện, nhìn bắt cứ nơi nào cũng thấy hình ảnh của anh, của « Nhóm » chúng ta — 11 khuôn mặt — Ôi, những mèn thương thân thiết làm cho em ngạt thở. Em đã đi thật chậm, trong không gian im sững cùng lắng nghe trong góc sâu kín, tận cùng nhất của trái tim nỗi nhớ nhung, thương yêu tràn ngập. Đó là hạnh phúc, đó là đau khổ hay đó là điều mà em chờ hờ mỗi lần muôn nhìn thấy đích thực tình yêu của mình.

Đi một mình và nhớ bài thơ anh viết cho em cái ngày mà chúng ta mới quen nhau, nhìn nhau bối rối :

Mèo trót ạ, ngày lên rồi đó
Nắng vàng thơm vừa đậu xuống vai người
Chim mờ mắt xôn xao tinh rơm cỏ
Bé thây không, ngày rạng rỡ môi cười
Anh thức dậy, cùng mặt trời mới ửng
Nghe không dừng hoa dại trồ đầy hồn
Thầy bé đứng lơ ngơ như cánh nắng
Trước cổng trường cây lá vẫy tay mong
Và ngày cũng bắt đầu bằng nỗi nhớ
Sớm mai nào bé tóc bím, áo xanh
Chân bòi rồi khua quanh đường guộc nhỏ
Bước cùng anh qua một quãng đường gần
Bước cùng anh qua một vùng trời rộng
Mắt bé nhìn un khói trắng an nhiên
Mèo trót ạ, giữa sân đồi mộng tưởng
Gió ướm tinh xanh lá nhớ vô biên
Bé ở đó, vai nồng hương tóc mạ
Những sớm mai căng mịn má môi hồng
Những sớm mai thật thà lời hò hẹn
Ngậm ngang môi một chút nắng hoe cong
Mèo trót ơi, sáng nay nắng gói
Đất trời quay mòn mỏi giữa tim thăm
Anh thức dậy thầy ngày xanh hơi thở
Nắng- Bé về vương một chút hương bông.

Và như thế là em đã hiểu em và như thế là những giọt nước mắt có ý nghĩa. Tiếng khóc, giận hờn, muộn phiền làm cho chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc tuyệt vời khi có nhau.

Có phải thề không người yêu dấu ?

NGỌC ANH

em thoảng ngày xưa

em một thoảng ngày xưa
cười tung tăng nón lá
tôi một thời ngày dài
ngóng chờ tan trường.

em một thuở ngày xưa,
đo dài che khuất nắng.
tôi mong chờ ngày dài
lên dèo theo em về

em một cuộc tình xưa
mắt môi buồn héo hắt
tôi ôm giấc mơ nồng
giữ lại chút gió đông

trời tháng ba mây nặng
vương vân chát u buồn
em tôi ngồi trông nắng
cùng lạnh tầm hôn suông

trời tháng tư mưa nhẹ
nhỏ xuống lá tư tình
yêu em tôi buốt rét
chờ đón gió hồi sinh

NGUYỄN AN XUÂN

em bé nhỏ thần tiên

em mắt buồn vương vương
đứng trước cửa thiên đường
ngược nhìn trời trong vắt
bên khóm trang đỗ buồn
em bé nhỏ thiên thần
sao giờ lại phân vân

thuong hàng khuynh điệp đồ
ngay trước cửa thiên đường

em tóc thoảng mùi hương
khóm trang sáng đọng sương
đỗ thắm màu huyết du
thoảng hương lẩn tinh thương

VĒ-TĒ

rừng hương cũ

một lần mây thả rỗi
người đèn thật tình cờ
rừng hương in gió thôi
những bước người băng qua



người mang đôi mắt uốt
long lanh sâu không thôi
cho tôi niềm ao ước
ghi sâu người trong tôi

khúc ca mềm như liễu
trên đàn người tiêu dao
khúc ca làm tôi hiều
mắt sâu rất dễ sâu

một lần mây bung rời
mình tôi với nỗi chờ
rừng ngọt ngào bóng tôi
để quên hôn sâu mơ

sầu rừng hương phai nhạt
vì người lặng lẽ đi
sầu hôn tôi hiu hắt
vì gấp đê chia ly

người về chân trời lạ
mắt sâu trầm năm sâu
tôi như cơn bão lá
xao xác rừng hương xưa

NGUYỄN HẠ LONG

sinh nhật

thắp lên ngọn nến hồng
ngày đầy mờ ảo tám tuổi
thôi cò quên nghe em
những hôm nào buồn tuỗi
anh ở đây quê người
sông trườn qua tuổi trẻ

hăm sáu năm mệt khoài
vẫn gượng cười vui vẻ

Thắp lên ngọn nến hồng
soi chung đôi bóng nhỏ
em, anh trong đêm nay
hãy để hồn mờ nhò
yêu người thật tin mình
chẳng lo gì thua thiệt
hạnh phúc vốn vô hình
làm sao ta phân biệt

Thắp lên ngọn nến hồng
nhìn phản người hia quạnh
này em hãy giúp nhau
sưởi ấm đòn giá lạnh
ngoài kia thoảng hương nồng
em đã hay hoa nở
trong phòng tôi nhòa này
tình anh, em có rõ?

NGUYỄN THANH TRỊNH

dầu mơ đầu

Em về áo lụa thươn tha
Chân son bước nhẹ đi qua phô chiếu
Cây dài lá hát bài ru
Nắng vàng thắp nền len màu mắt nai
Gió lùa tóc rót đầy vai
 Tay nghiêng vành nón hương bay qua
trời

HẠ HUYỀN



CHỦ TIỀM : KIỀN VÀNG • QUẢN LÝ : KIỀN NỮ

NƠI BUÔN BÁN, TRAO ĐỔI, GÓP NHẬT, ĐẦU
GIÁ, TẤT CẢ NHỮNG HÀNG HÓA CŨ MỚI
TỪ ĐỊA NGỤC CHO TỐI THIỀN ĐƯỜNG.

Lời rao hàng

Kính thưa quý bạn vàng,

Trong những tháng qua vì làm ăn không khả nênl Chạp Phô đã phải sập tiệm. Tưởng là hết thời, Kiền Vàng buôn bã bỏ đi lang thang chờ ngày rụng râu cháu Kiền Chúa. Ai ngờ một ngày hưng chí, Chủ Nhiệm lại với về. Vé thì vé. Thè là KV lại dựng tiệm sơn bằng mới. Như quý bạn thấy đó, con nhà Kiền Cao Cẳng buôn tinh bột vô quân trường đêm bước nêu chức

quản lý đã phải trao cho Kiền Nữ. Nàng là một Kiền rất xinh đẹp và ăn nói duyên dáng mà KV đã gặp trong những ngày thất nghiệp lang thang. Kiền Nữ sẽ cùng KV trong gian hàng «Ây oii», một nơi rì rả tinh và âm ánh thiêng huyền. Hy vọng nàng sẽ cạnh tranh đứng đầu với chị Ngọc Thân Ái. Còn lại, vẫn như cũ. Bồn tiệm vẫn buôn bán từ cây kim đèn chiếc phi thuyền, từ hạt cá cho tới đại dương. Đôi chác cũ mới và thực hiện mọi nghiệp vụ từ A tới Z, từ Alpha tới ô-mê-ga.

Các loại hàng mới nhất như «Trưởng Chạy» (Món hàng này chỉ dành cho Cảnh Sát) và Thâm Mỹ Viện lột da người thành da cóc sẽ không có trong Chạp phô. Ngoài ra Kiền Vàng cũng xin minh xác : Bồn tiệm không nhận thầu đơn dự thi Hoa Hậu Sinh Viên Học Sinh (Dù là để làm phong phú thêm môn học Bang Giao Quốc Tế quan trọng mà Bộ Học vừa mới... cập nhật hóa)

độc giả và ký giả

Một độc giả cầm tờ báo xổng xộc bước vào tòa soạn quát :

— Đứa nào viết bài này đây?
Tôi muôn nói chuyện với hắn. Một anh ký giả nhanh miệng :

— Xin ông ngồi đợi một tí,
hắn vừa mới đưa một độc giả khác
tới nhà thương vì ông ấy cũng

NHẮN TIN QUAN TRỌNG

Cùng tài cả những đại thương gia
đã từng buôn bán
với CHẠP PHÔ từ
thiên đường cho tới
địa ngục, hãy mau
hàng hóa giri về gấp
để trao đổi tại cửa
tiệm. Kiền Vàng rất mong mỏi.



muôn nói chuyện với hắn chưa đầy
năm phút.

áo quần thơm tho

Áo quần của bạn sẽ thơm tho
một cách kín đáo nếu bạn pha
thêm vào nước phun cho quần áo
âm trước khi đem ủi, một vài giọt
essence de la Lavande. Đừng dùng
nhiều quá nó sẽ trở thành... khó
ngửi đấy. Tuyệt đối áp dụng với
áo sạch mới vừa giặt xong mà thôi.

ÁO VÀNG

bạn của ruồi

Mỗi con ruồi là nơi ngự trị
của lối 1.200.000 con vi trùng.
Nhưng cũng có thứ ruồi ác ôn hơn,
chờ theo tới 6 triệu con vi trùng.

STANN (Gia Định)

máy in chữ nhanh nhất

Đó là máy in hiệu International
IBM 1401 có thể in tới 15.840 chữ
trong mỗi phút, nghĩa là 73 lần
nhiều hơn người đánh máy chữ
nhanh nhất thế giới. Máy này có
thể in trọn 1 quyển Thánh kinh
trong vòng 45 phút

HOA THẠCH THẢO



ÂY
ƠI !

Tạm thời chưa có khách, chủ Tiệm và Quản Lý bò ra Ván Đáp nhau cho thiên hạ nghe chơi.

VÂN : *Kiên Nữ ơi, nhớ có ai hỏi Kiên Nữ có râu không thì ấy trả lời sao nào ?* (KV)

ĐÁP : Nếu trả lời có thì chẳng ai tin, nếu trả lời không thì hóa hóa ra ta lạc loài. Bởi thè chỉ nên quảng cáo họ đọc Tuổi Ngọc là thứ vị nhất đời.

VÂN : *Kiên Vàng ơi, là nữ nhi nêu đang đi phô gắp (truồng chạy) thì em phải phản ứng ra sao ? Em có nên sám sắn roi mây không ? Em sợ lắm.* (KN).

ĐÁP : « Truồng chạy » là dịch ở xứ người, trò chơi của những anh chàng đùa giaic. Mây ngài giáo sư đại học thường là « một » nên kèm cho nó triết lý cõm rồi chạy chung cho vui. Chỉ khoái mây anh nhà báo tay phương tha hồ mà vung vét. Bởi thè mày chàng phóng viên xú minh mới « eghen ». Bèn phiêu đè « gõp mặt với đời ». Em yên chí

đứng sờ, thành phồ ta làm gì có dịch ấy. Đứng nghe cái ông nào dạy sám roi mây cầm nòng nhong đi phồ. Chả nhẽ thấy anh « truồng chạy » rồi sẵn tới vụt vô mông hồn à. (!)

sông dẩm

Con sông này được tìm thấy ở Colombia, gần hòa diệm sơn Puracé. Chắc có lẽ vì cạnh một ngọn núi lửa đang hoạt động nên nó chưa đèn nỗi không có một con cốc nào sông nỗi.



hôn em, kỷ niệm

Là một truyện dài mới nhất của DUYÊN ANH. Tuổi Ngọc mới in xong. Nồng nàn tha thiết và ngọt lành như một cặp môi gần.

hạnh phúc

— Hạnh phúc thật sự rẻ giá thôi, nếu đắt quá thì nó lại không phải là thứ tôi.

CHATEAUBRIAND

— Hạnh phúc không có, chỉ có

những khoảnh khắc của hạnh phúc mà thôi.

VOLTAIRE

diêm báo

Nhện sa trước mắt có tin hay. Chim sẻ làm tổ trong nhà thì thịnh vượng. Ông đèn làm tổ trong sân thì tốt. Giật mình thình lình là sắp có tin buồn. Chim bồ câu kêu là có khách tới thăm nhà. Rắn vào nhà thì xấu. Chim cú kêu thì độc.

NGUYỄN THỦY

nghề cười thuê

John Montgomery, sống ở Nữu Uớc cách đây 60 năm, một tối ông đi xem hát tại nhà hát lớn Nữu Uớc vì vui phá lên cười như điên túc thì hàng vạn người cũng cười theo đèn nỗi chủ rạp phải nhờ nhà chức trách mời John ra ngoài. Tuy nhiên đêm sau John được mời đèn cười thuê với giá 10 Mỹ kim một đêm. Vô tình John Montgomery đã khai sinh ra một nghề mới : Nghề cười thuê. Từ đó ông sống như một ông hoàng, các rạp tranh nhau mời ông cười « giúp » đèn nỗi lương mỗi tối tăng lên đèn 300 Mỹ kim và ông đi đâu là người ta cũng đồ xô tới. Nhưng sinh nghề từ nghiệp. Trong một

rạp lớn tại thành phố Philadelphia John đã gục chết ngay tại chỗ khi trận bão cười khán già vẫn chưa tan.

HẠNH GI

vô địch nhịn ăn

Một cuộc thi nhịn ăn. Cá sấu chiêm giải : 740 ngày. Rùa : 510 ngày. Èch : 365 ngày. Cá mập : 112 ngày. Người ta chỉ chịu đựng được từ 55 tới 60 ngày là tồi đa.

THỦY NHỊ

bản đàn

Hai người bạn gặp nhau sau một năm chia cách. Một người hỏi :

— Thè nào, mối tình cao thượng của anh năm xưa ra sao ?
— Bản đàn đã tới hồi chầm dứt.
— Thế sao, chầm dứt bằng cách nào ?

— Tôi đã cưới nàng.

ĐƠN CỘ





phạm văn bình □ tiểu nương

Đồng Khánh, tên ngôi trường nữ trung học nổi tiếng ở Huế, vùng trời mơ ước, thiên tiên của những trái tim mới lớn, đập loạn xạ một luân khúc mang tên tình yêu. Đồng Khánh, nơi tụ họp của đàn thiên nga cánh trắng bay xuống từ trời cao làm đẹp thành phố, những thiên nga mỹ miều, lông mượt tường như chỉ xuất hiện trong những chuyện cổ tích kè bên bờ lùa hồng trong những ngày đông tháng giá. Ngôi trường hai tầng quét vôi màu hồng trông xa như một lâu đài diễm lệ, mỗi sáng mỗi chiều choáng ngợp hàng ngàn cô gái áo trắng tóc thề, nón bài thơ nghiêng bờ vai. Họ thoăn thoắt bước lên từ bến đò Thừa Phủ, nơi dòng sông Hương còn ngây ngất phản chiếu những gương mặt hoa, xuống từ cầu Tràng Tiền, Vĩ dạ ngược lên, Bên ngực Kim long đồ về.

Bao nhiêu ánh mắt si mê, rực lửa, mơ mộng dã hướng vào thảm cỏ xanh bao quanh ngôi trường có cái tên gọi cảm ây. Bao nhiêu nốt nhạc hồng những bài thơ nồng thơm mùi mực tím đã được «sáng tác» để ca ngợi đàn tiên nga xinh đẹp, những loài hoa hiêm trong vườn địa đàng. Đồng Khánh chính là vườn hoa của Huế. Ngôi trường đã một thời làm trái tim tôi rướm miu và chứng kiến những cánh hoa tượng tư đầu đời rụng xuống dòng sông thời gian. Ngôi trường

luôn khoác lên mình chiếc áo đẹp đẽ, quyến rũ trong mọi thời tiết, mùa màng. Mùa xuân dì nhiên đẹp nhất, cỏ xanh, áo trắng và đôi môi cũng hồng hơn. Mùa hè, nắng hổ phách reo vui bên ngoài khung cửa lớp, phượng vĩ nở đầy những chùm hoa đỏ rực rỡ la đà xuống bờ sông. Mùa thu, trời mây bàng bạc, mưa ngâu rả rích và những chiếc lá vàng thở thản rụng xuống sân trường hoặc nghịch ngợm bay tạt vào lớp học. Thời tiết thuận lợi cho những vần thơ tình thả xuống như tơ trời lâng lâng dâu dây. Và mùa đông, trời sinh, sương mù, mây mù chì ẩm đậm, gió lạnh hun hút lồng lộng khắp không gian, ngụm khói thuốc ẩm cúng bay lên mọng xuyên qua cửa kính, lời tỏ tình thầm lặng với người yêu đang ngồi chăm chú nghe giảng bài trong lớp về sự hiện diện của một chàng trai si tình, vừa rời căn phòng ấm cúng, trồn học, đứng thu mình dưới gốc phượng, phi phèo thuốc lá, nhìn lên ngôi trường thân yêu như một tin đồ chiêm ngưỡng hình ảnh Đức mẹ.

Nhập dẽ hơi dài dòng về ngoại cảnh trên đây tôi chỉ muôn giới thiệu đến quý vị một nhân vật trong đàn thiên nga xinh đẹp ấy: Tiểu Nương. Nàng rực rõ, kiêu sa trên sân khấu vì đại được kết bằng những sợi tơ trời lồng lánh huyền diệu giữa vườn hoa muôn sắc rộng lớn, đóa hoa hiêm quý chỉ tìm thấy trong vườn thượng uyên hoặc địa đàng. Cho đèn bảy giờ, khi đã xa nhau mỗi đứa mỗi đường, không còn dịp nào gặp lại, sự chia cách của những nhánh sòng đòi, vắng, cho đèn bảy giờ, tôi vẫn cứ tưởng rằng nàng không hề có thật trong cõi đời này. Thật ra chúng tôi chỉ gặp nhau trong một giấc mơ nào đó, giấc mơ đẹp đẽ được vây bọc bởi những đám mây hồng, không gian thơm ngát hương hoa và vang lừng tiếng nhã nhạc.

Tiểu Nương. Tên chi mà lạ lùng! Ai đặt cho nàng cái tên hay đèn thè? Ai sinh ra nàng trong cõi đời đáng yêu này (dì nhiên là mẹ nàng). Nàng đèn, thắp sáng những vì sao trong cuộc đời tôi tăm của tôi. Hoa đã nở, mặt trời đã mọc, đợi xuống nhân gian những tia nắng ấm áp, những cánh bướm bay về trong ngày hội lớn và trăng rải những giọt lụa vàng ngọt ngào như sữa. Nàng đèn, dịu dàng và kiêu sa như một tiên nga, mặc khải cho tôi sự huyền nhiệm của đời sống ngắn

lên trong hồn tôi những cung bậc thánh thót, kỳ diệu của tình yêu đầu đời, tình yêu không bao giờ đi đến một kết thúc trọn vẹn, nhưng làm ta nhớ, khiền ta thốn thót khi nhớ về, bằng khuông lúc nghỉ tối. Đó là kỷ niệm...

Dạo đó tôi là học sinh trường Quốc học, ngôi trường cũng được kiến trúc hai tầng chỉ cách Đồng Khánh một con đường nhỏ. Sếp gần gũi, sắp xếp của định mệnh. Trường nào cũng được bao bọc bởi những bức tường cao. Bên này sợ bên kia rủ rê và bên kia sợ bị bên này quyền rũ. Đó là quan niệm khắc nghiệt của những người lớn, các thầy, cô hiệu trưởng, giám học kê cả phụ huynh học sinh. Chúng tôi, những nam nữ học sinh của hai trường trung học nổi tiếng nhất cố đô này chắc phải cởi mở hơn, sự cởi mở chỉ nằm bên dưới ranh giới của sự khắc nghiệt, nhất là các nữ sinh Đồng Khánh, các nàng khôn thây mồ, khép kín như những con ốc sên thu mình trong lớp vỏ cứng. Nên tình thường là những mồi tình không tên, một chiều, những con đường một chiều: *Cho thì nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu*. Thỉnh thoảng, vài con ốc sên mới chịu thò đầu ra khỏi lớp vỏ đón nhận hơi mưa, những phong thư tình màu xanh, hồng lâm ly bi đát, những bài thơ tình mực tím lọt vào vùng đất cẩm, những sứ điệp của tình yêu rơi xuống thảm cỏ xanh, dâu kín trong tập vở, cặp sách.

Tôi gặp Tiều Nương lúc nào, tôi cũng không còn nhớ rõ ngày địa chấn của hồn mình. Hôm đó có thể là một ngày đầu thu, mùa tựu trường đã đến. Rong chơi suốt ba tháng hè với trời xanh, nắng cháy, trái cây trùi nặng những ngôi vườn miền quê đã chán, chúng tôi thường nô nức đền trường thật sớm trong ngày đầu tiên học này. Đến sớm để nhìn lại trường, lớp và những bạn bè cách xa, xem ai còn ai mất.

Buổi sáng đầu thu trời gai gai lạnh nhưng chưa mưa. Tôi đã đan tung một tô bún bò giò heo bóc khói với ớt cay chảy cả nước mắt. Mẹ tôi, như thường lệ dút vào túi tôi năm đồng để chèo nữa lúc ra chơi tôi có thể mua một gói đậu phụng rang dòn nóng. Bà quên mất năm nay tôi đã mười bảy tuổi, lên lớp đệ nhị và chuẩn bị thi tú tài một. Không gì tôi cũng là ông tú tương lai nên đâu có ăn quả vặt như

trẻ con nữa. Năm đồng đó tôi dành mua sáu điều thuốc «ruby» lè. Dao này sao tôi hay buồn vẫn vơ và lại tập tành làm thơ nữa. Những bài thơ sai niêm luật xứng đáng cho vào Bảo Tàng Viện con cóc nhưng dẫu sao tôi cũng nhìn thấy sự tiến bộ của mình. Trong thơ đã biền mất những danh từ quen thuộc như lóp tôi, trường tôi, ba mẹ hoặc làng tôi. Nhân vật nữ đã đền thay thế cho những chữ khô khan trên đây. Những câu thơ vụng dại đã thấp thoáng chữ nàng. Nhưng. Nàng là ai?

Tại sao tôi nhìn thấy nàng, khám phá ra nàng giữa đàn thiên nga cánh trắng xinh đẹp trong buổi sáng mùa thu dịu dàng sương khói đó? Tại sao tóc nàng mượt hơn, da nàng trắng hơn, đôi mắt thầm thầm, môi nàng hồng hơn những thiếu nữ khác đang đứng trước công trường chờ giờ vào lớp? Cây gậy thần nào của thánh Moise đã tê lòi cho những bước chân vụng dại, si mê của tôi tìm đèn nàng. Khung cảnh thơ mộng, đẹp như một bài thơ của Huề là môi trường thuận lợi cho trái tim si dại, nhiều mê đắm của tôi. Tôi như một thân mầm mới lớn lao vào đời sống, chỗi dậy mạnh mẽ và trong hồn tôi lúc nào cũng đầy ắp những nốt nhạc ngân lên thánh thót, bắt đầu bằng âm thanh êm dịu của hai tiếng Tiều Nương. Tiều Nương đánh thức tôi dậy cùng buổi nắng mai hồng, tôi đạp xe từ nhà đèn trường hăng say như một lực sĩ, thỉnh thoảng cao hứng bóp chuông kính coong để chia sẻ niềm vui với cây cỏ còn đắm sương bên đường. Tiều Nương theo bước chân tôi lang thang những buổi chiều khi ánh nắng thèp vàng tháp nước Kim long, nắng mơ màng trên dòng sông Hương xuôi chảy lặng lẽ. Có hình ảnh nàng lung linh trên sóng nước, có khuôn mặt kiêu mị, thanh tú của nàng thắp thoáng trong bóng mây, tiếng cười ròn rã, thơ ngây làm chao vỡ ánh trăng và đôi mắt xà váng, thầm thầm của nàng long lanh trên những vỉ sao mới mọc.

Tôi yêu lặng lẽ nhưng say đắm. Tôi tượng tư. Làm sao nàng biết được ánh mắt lạc thần của tôi bên này con đường nhìn sang mỗi lần nàng riu rít trò chuyện với bạn bè trong giờ ra chơi. Tôi trốn học nhiều lần, ăn cắp tiền mẹ tôi mua thuốc lá lè, ra ngồi quán Lạc sơn nhâm nháp cà phê, uống tất cả cay đắng vào lòng. Tôi muốn cắn nàng thành từng miếng nhỏ, muốn nắm lấy bàn tay búp măng trắng muốt của nàng, cùng

nàng sánh vai dạo bước trong đêm trăng thu. Tôi thèm nhìn mái tóc thế
ông à như những sợi tơ trời quyền bay trong gió. Nếu được diễm phúc
hôn lên mái tóc hoặc úp mặt vào suối tóc thơm ngát hương ngọc lan,
tôi sẽ thì thầm cho nàng nghe câu thơ : «Em ơi, vệt sáng phù kiều bắc cầu
Ô Thước. Ta suốt đời ngự phủ chờ con thuyền trên mái tóc em buồn lênh
đênh».

Những điều tôi muốn trên đây chỉ xảy ra trong giấc mơ và mồi
tinh cảm, tình một chiều của tôi đối với Tiêu Nương kéo dài gần một
năm. Mùa hè sắp đến. Chúng tôi sửa soạn thi cử đồng thời tham dự
những trận tranh giải thể thao thường được tổ chức vào cuối niên học.
Tôi vốn là cầu thủ trong đội bóng nhà trường và vai trò này đã giúp tôi
cố gắng làm quen với anh chàng, vừa mới được bổ sung vào đội bóng. Tôi
trở hết tài ngoại giao và chỉ trong vòng một tháng chúng tôi trở thành
đôi bạn thân. Một buổi chiều, Tuân, anh Tiêu Nương rủ tôi :

— Biên ơi, về nhà tao chơi đi. Hôm nay mạ (mẹ) tao nấu chè
đậu xanh đánh.

Chè đậu xanh đánh là món sở trường của tôi nhưng chắc lúc đó
tôi nghĩ đến dịp hội ngộ với thần tượng của tôi hơn. Tôi từ chối chiều
lệ :

— Đè bữa khác đi. Chiều rồi, mình phải về.

Tuân cầm tay tôi lôi đi :

— Không bữa khác bữa khác gì hết. Con trai gì mà nhát như thỏ.
Đi với tao cho biết nhà.

Nhà của Tiêu Nương thì tôi biết quá rõ. Giàn hoa giấy phía trước,
con đường rải cuội trăng, những bụi hoa hồng khóm tườm vị, những
cửa kính sáng loáng, khung cửa sổ nơi phòng học của nàng với ánh đèn
thân yêu, quyền rũ. Tôi đã đứng lặng lẽ từng đêm nhìn vào khung cảnh
quen thuộc đó, tôi còn nghe cả tiếng học bài đều đặn của nàng, những
đêm mùa hè nóng nực, mùa thu nhiều sao và mùa đông lạnh giá. Tôi
đứng bên này con đường, cạnh một trụ đèn, chân chân như trời trống.

Tôi đè mặc Tuân kéo đi như một kẻ mộng du, tim tôi đập mạnh
tường có thể nhảy ra khỏi lồng ngực đèn nỗi tôi không còn nghe những

viên sỏi lạo xạo dưới những bước chân cuống quít. Tuân ăn tôi ngồi
xuống chiếc sa-lông trong phòng khách và gọi với vào trong :

— Có đứa nào trong đó không ? pha nước uống coi.

Một tiếng «dạ» êm ái từ trong ra. Tôi muốn động thô vì đó tiếng
Tiêu Nương. Mồ hôi tôi té ra trên trán, bắt đầu lăn dài xuống má. Tôi
không đủ can đảm lấy khăn ra lau mặt, hai tay tôi bắt đầu run như một
kẻ động kinh. Tôi ăn mạnh ngón tay cáo vào ngón tay áp út như vẫn làm
những lúc đi đêm sợ ma, nhủ thầm : «Đừng con. Đừng sợ. Nàng cũng là
người chứ không phải ma quỷ gì đâu. Nàng không ăn thịt con đâu mà
sợ.» Cầu thần chú vừa dứt nàng đã bước ra phòng khách. Tôi choáng
váng, sững sờ với vầng hào quang trước mặt. Tiêu Nương đó ư ?
Tiêu Nương thần tượng. Tiêu Nương của những sớm mai hồng, những
chiều mùa đông lang thang trên đường phố, những đêm trăng thu hiu
quạnh, giấc mơ rực rỡ về sáng. Tuân đi vào vào trong cho chạy một băng
nhạc mới, những nốt dương cầm ngọt ngào bay lên như những bọt xà
phòng muôn màu, la đà trong không gian.

Tiêu Nương đặt tách trà ướp sen bắc khói trước mặt tôi :

— Mời anh dùng nước.

Tôi ấp úng :

— Không dám... cảm ơn cô... Tiêu Nương.

Tuân trả ra, cười bảo em gái :

— Em lấy chè ra mời anh Biên ăn rồi uống nước luôn thê ?

Tôi không còn nhớ chè hôm đó ngọt hay đắng, ngọt hay đắng nhưng
chắc tôi nhớ mãi nụ cười với chiếc răng khẽ duyên dáng của Tiêu
Nương, đôi mắt có đuôi của nàng kéo dài mỗi lúc cười và nhất là những
sợi lông măng trên đòn gó má mịn màng, trắng muốt của nàng.

Trong câu chuyện hình như Tuân có giới thiệu : «Anh Biên, vua
phá lưới của đội bóng Quốc học. Và công chúa Tiêu Nương, hay cười
nhưng cũng dễ khóc nhất nhà».

Đẹp, tươi và nghịch ngợm là những nét nổi bật của nàng. Tiêu
Nương nói với Tuân nhưng cởi ý trêu tôi :

— Nương nghe tự bạn nói kỳ này đội bóng Quốc học đá đờ ợc, tháng rồi mới thua Bồ Đề 2 — o.

Tự ái bị chạm mạnh, tôi định cãi nhưng đánh ngồi im. Thần tượng vốn bắt khà xâm phạm, phán xét của thần tượng là phán xét của Thượng đế. Trước khi giã từ, tôi cõi gõ gạc một câu :

— Chiều thứ bảy này chúng tôi sẽ vào chung kết giải mùa hè. Mọi Nương đều xem để biết rõ thực hư.

Công chúa nhìn áng nắng chiều đã nhạt bên dưới khu vườn, trả lời hờ hững :

— Cám ơn anh. Con gái đèn sân vận động trông kỳ kỳ làm sao ày. Vá lại Nương cũng không thích mây.

Tôi biết nàng thích gì. Tôi đã nhìn thấy tập thơ chép tay nắn nót của nàng, trong đó nổi bật trên những trang pelure màu tên tuổi những nhà thơ nổi tiếng : T.T.Kh, Thâm Tâm, Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư... A ! Nàng đã không tra thể thao, thích thơ thì tôi sẽ ... làm thơ. Người đẹp muôn là trời muôn. Tôi bắt đầu nghiên cứu thi ca. Ăn cắp tiền mẹ tôi nhiều hơn để nhâm nhi cà phê và phì phèo thuốc lá. Tôi thường hai thứ này là điều kiện cần thiết để tạo nên thơ phú. Tôi chọn cho mình một bút hiệu thật kêu và hanh diện thày tên tuổi của mình thỉnh thoảng xuất hiện trong mục hộp thư của các tạp chí văn chương lúc bấy giờ. Sau nhiều ngày mang nặng để đau tôi « sáng tác » được một bài thơ tình với tên Tiêu Nương ở hàng đầu bài thơ. Tôi cố ý để quên bài thơ đó trong tập thơ chép tay của nàng và ngờ rằng mình là một thiên tài vì tên tuổi của mình nằm chung với các nhà thơ nổi tiếng. Hai hôm sau tôi đèn nhà nàng để xem phản ứng. Chúa ơi ! Đứa con tình thần của tôi đã được em trai nàng xếp chiếc máy bay và đang phóng mạnh trên sân khi tôi bước vào. Buồn hơn nữa là tấm bảng « NHÀ BÁN » treo trước cổng nhà nàng. Tiêu Nương xác nhận điều đó :

— Cả nhà sẽ vào Sài Gòn hè này. Ba Nương sẽ mở hàng xuất nhập cảng trong đó.

Tôi hỏi nàng sẽ học ở đâu và Nương trả lời giọng buồn buồn :

Nương sẽ xin vào đệ nhất Trưng Vương.

Tôi ra tận phi trường tiễn Tuần và Tiêu Nương. Sáng hôm ấy mưa rả rích và bầu trời âm đậm như lòng tôi. Nương tặng tôi tập thơ chép tay của nàng và thật không ngờ khi tôi mở ra. Bài thơ của tôi đã được nàng nắn nót viết vào hồi nào không hay. Phải chăng đó là một cái vẩy tay tiền biệt dịu dàng cho tâm hồn rướm máu của tôi.

Những cánh quạt phi cơ bắt đầu quay. Nương theo gia đình bước lên cầu thang, nàng quay lại mím cười buồn bã. Làm sao tôi quên được nụ cười với chiếc răng khẽe đẹp não nùng của nàng.

Phi cơ lên cao, lẩn trong đám mây mù. Giả biệt Tiêu Nương, thần tượng. Giả biện những ngày tháng ngọc ngà trong thiên đường tuổi dại.

PHẠM VĂN BÌNH

khi qua đò hậu giang



O kia em gái miền tây
tan trường em vội về ngay bên đò
bay bay rìng áo học trò
cho anh theo với tôi bờ hậu giang
giồng sông con nước mang mang
em qua mây chuyền đò sang mây lẩn

gặp em một sớm mai xanh
qua sông thày nước đậm tình đò giang

NGÔ CANG

cám ơn em đã yêu anh



truyện dài DUYÊN ANH

Chương một

Những cuộc hội thảo về ô mai, tôm ruột, mứt me, bánh đúc, thịt bò khô, xi nê, con trai và tình yêu thường tổ chức tại tư thất của nữ hiệp Hoàng Dung, người chưởng môn phái Nghịch Nữ. Phái này quy tụ năm tay cao thủ từ hai đảo Đakao, Tân Định và ba động Phú Nhuận, Hòa Hưng, Công Lý, từng gây biệt bao ngần ngo, xao xuyến cho quý vị giang hồ hiệp sĩ dừng gót lảng du trước cổng trường mỗi buổi trưa, bắt kè mưa hay nắng. Vương Ngọc Yên, Hân Ly, Triệu Minh đều rapt đúng giờ. Họ cưỡi xe đạp mini, tập trung công lực vào cắp giò, biểu diễn thuật kinh công lia lịa. Chỉ còn thiêu Chu Chi Nhược. Tại sao Chu Chi Nhược tối muộn. Nàng phóng Honda ngược chiều, bị cảnh sát thổi tu hít biên phạt và nàng đang cười ruồi, gãi tai xin thông cảm chăng ? Hay nàng gấp lùi bằng mòn tà đạo Hippi leo dèo bám sát buồng lời tán tỉnh theo nhạc điệu Yé yé ? Hay nàng canh bình xăng, túi hết tiền đang dắt xe toát mồ hôi ? Nguy tai, thậm nguy tai ! Nhưng chẳng ai nghĩ chuyện cứu nguy Chu Chi Nhược. Bốn Nghịch Nữ nữ hiệp ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây khế đầy trái chín vàng. Chiều xuân. Trời nắng gắt. Không một gợn mây tho thẩn. Trừ bọn lá me rơi tung một cách vô duyên tưởng chứng muôn khoe

khoang màn chèt thiêu tập thè. Cái sân tráng xi măng bốc hơi nóng. Hình dung Chu Chi Nhược mặt mũi phờ phạc, tóc rối bời bời, miệng thở hồng hộc, chưởng môn Hoàng Dung cười thích thú. Nàng cười chưa đủ «đó» thì chuông reo ôm tòi. Lôi bầm chuông điện tinh quái này là dấu hiệu «quang lâm» của Chu Chi Nhược. Con nhô đợi lâu không thấy ai mở cổng, ngờ rằng điện bị cúp nên bèn vặn nội công đấm cánh cổng sắt thình thình.

Rồi la oí oí :

— Dung ơi, mở cổng tao mí !

Hoàng Dung nháy các bạn :

— Đề nó phoi nắng thêm chút nữa.

Chu Chi Nhược cáu sườn, do chân đạp cổng. Phía trong nhà, một trang hán từ đầy cửa kính, nhô cái đầu hói cua ra. Chàng biến dạng sau chiếc vẩy tay hiệu lệnh của Hoàng Dung. Hán từ khép cửa, quay lưng, bước tới ghế xa lông, gieo thân xác lực sĩ và ngồi thử suy nghĩ. Bên ngoài, Chu Chi Nhược réo tên từng nữ hiệp nguyên rùa. Cuối cùng, tĩnh một kẽ lạ, Chu Chi Nhược ôn ản :

— Anh Đoàn Dự oí oí ơi !

Đôi mắt hán từ sáng ngời. Và trái tim chàng mở đại nhạc hội Hán từ đứng dậy.

— Anh mong em cháy nắng hở, anh Đoàn Dự ?

Đoàn Dự nghe câu trách móc của Chu Chi Nhược, hồn bay lên mây. Chàng muốn đập tung cửa kính, chạy thực mạng ra mở cổng đón Chu Chi Nhược vào. Nhưng chàng sợ những nụ cười chè diều của bầy Nghịch Nữ. Con Triệu Minh ưa gán ghép, con Hân Ly miệng bi bô, con Vương Ngọc Yên bà cụ non, chắc chắn, sẽ bắt chàng đỏ bừng mặt, nóng rát tai nếu chàng uống thuốc liều.

— Anh Đoàn Dự...

Chu Chi Nhược đòi giọng :

— Con trai gì tối thè ?

Hoàng Dung bầm bạn :

— Nô đù dỗ ông anh gà tố của tao.

Hân Ly nói :

— Nô «xùy» anh mày đó.

Vương Ngọc Yên lắc đầu :

— Sai. Nô tác động tâm lý.

Triệu Minh phát biểu :

— Nô tuyên truyền. Hì hì, tao phản tuyên truyền phá nó chơi.

Và Triệu Minh giả giọng con trai :

— Anh đáng yêu lắm, em gái à ! Em có mê cái đầu hói móng lừa của anh không ?

Chu Chi Nhược the thé :

— Anh gọt tóc nhẵn thín em mới mê !

Nghịch Nữ cười bằng thích. Đoàn Dự tê tái cõi lòng. Chàng hét muốn mờ côngdon Chu Chi Nhược. Đoàn Dự vác cái mặt vuông chữ điện chảy dài như mặt ngựa, lặng lẽ bước lên gác. Chàng «bóng nhồng» xuống giường, mạnh đèn nỗi đệm mút thông hơi suýt nứt. Đoàn Dự đưa cả mười đầu ngón tay hành hạ mái tóc xì bo, mái tóc lý tưởng của một thanh niên trong thời đại con trai chơi kiêu tóc con gái, mái tóc học đường tăng 5 điểm hạnh kiêm mỗi tháng và gia đình khen gọn gàng mêt mè. Cái gì học đường và gia đình khoái, con gái không khoái. Có thật Chu Chi Nhược sê mê mái tóc thấy chúa ? Đoàn Dự mím môi, lâm bầm : Con gái, đồ ngang ngược, mê gì không mê lại mình gọt đầu trọc ! Đoàn Dự vùng dậy. Chàng nắm chặt hai nắm đấm : Ông cóc cần con gái, ông...về yêu hoa cúc. Đoàn Dự vươn tay kéo sợi giây ri đỗ. Nghĩ sao, chàng nhảy sát cửa sổ, hé chút xiêu rỉ đỗ ngó xuống sân.

Cánh cổng đã mở. Chu Chi Nhược mệt nhoài dắt chiếc Honda vào. Con bé dựng xe xong, đay nghiền bạn :

— Chơi cái trò gì vậy ?

Hoàng Dung vénh vào :

— Tại mày trễ hẹn.

Chu Chi Nhược chở chiếc xe :

— Tự nhiên nó chết máy. Xăng còn đầy bình. Ra ngõ gấp Hippi

đi xích lô máy nên xui cùng mạng. Đắt xe mờ người không kiém đâu được chủ thợ sửa.

Hoàng Dung xò ngọt :

— Mày đành sống đôi bước với xe tới đây ?

Chu Chi Nhược gắt :

— Xì trum ! Bảo anh Đoàn Dự sửa xe giúp tao tí. Anh ấy sửa xe tài sô dzách. Anh ấy là thiên tài sửa xe Honda.

Đoàn Dự nghe rõ lời tâng bốc này. Chàng định té xiêu, ngất ngây. Song, chàng không thể té xiêu, không nên té xiêu. Té xiêu vò vĩnh hóa thành té xiêu thật sự thì sẽ tiếc hùi hụi. Vì lỡ một dịp vàng trồ tài sửa xe gùi máy làm vui lòng và làm lé mắt Chu Chi Nhược. Làm vui lòng dù rồi. Thôi, bót khoản làm lé mắt. Nhỡ Chu Chi Nhược lé mắt, đôi mắt nàng sẽ bị kêt tội mắt nọ toan đào chính mắt kia.

— Anh ấy đâu ?

Chu Chi Nhược hỏi Hoàng Dung. Nghịch Nữ xí xọn Vương Ngọc Yên nhanh nhau :

— Vừa ngồi dưới gốc cây mận, anh ấy ôm bó hoa chờ mày, toan mờ côngdon mày tặng hoa.

Hân Ly thêu dệt tiếp :

— Bọn tao... đuổi anh ấy chạy roi bời. Ai bảo mày cầu cứu anh ấy.

Chu Chi Nhược cảm khái :

— Giá anh ấy tặng hoa, tao sê thích lắm.

Triệu Minh hắt tóc :

— Mày thích hoa gì ?

Chu Chi Nhược đáp :

— Hoa hoè...

Hoa hoè à ? Tên một loài hoa lá hoắc. Sao nàng chỉ thích hoa hoè ? Đoàn Dự ghi nhớ : Hoa hoè, hoa hoè, hoa hoè. Chu Chi Nhược dứt :

— Gọi anh Đoàn Dự sửa xe giúp tao lẹ đi, Dung ? Mày kiém anh ấy trong lúc tao sửa soạn bài thuyết trình.

Hoàng Dung nhún vai :

— Anh ày sẽ tháo tung cái xe của mày ra. Cuối cùng, anh ày mò tiệm lắc xoong.

Đoàn Dự nghiền răng ken két. « Nghịch Nữ, mi sẽ biết tay tao. Mi là em gái tao, mi đã không giúp đỡ tao, không viện trợ tinh thần cho tao, không đánh bóng xi ra đời tao. Thi thoôi. Có chi mi nỡ đâm lén tao ? Mi chọc kim gút thẳng trái bong bóng hy vọng của tao ». Đoàn Dự hờn nóng trái đàm. « Mi ơi kỳ hại nhân. Mi ngậm máu phun người. Hừ, cái miệng mi luôn luôn xồ nhó : Kỳ sở bất dục vật thi ư nhân. Tao sẽ hạ nhục mi trước mặt kép của mi ». Đoàn Dự sẽ còn rủa em gái chàng vô tận nêu Chu Chỉ Nhược không bênh chàng :

— Lần trước anh ày đã sửa ngon lành. Anh ày cứ hơn thợ chính công.

Đoàn Dự khoan khoái. Chàng thơ thói hân hoan như khán giả xem chiêu bóng trọn một xuất hát không bị người ngồi cạnh phả khói thuốc lá vào mặt, không bị người ngồi dưới ghèch chân lên đầu mình, bắt mình thường thức mùi bí tật. Ôi chao, lời vàng ngọc của Chu Chỉ Nhược cơ hồ trộn mưa rào trong cơn đại hạn. Cơ hồ trái dừa tươi trong sa mạc cát bóng. Chàng là đất. Đất đang thăm nước. Chàng là kè lũ hành lạc lồng giữa sa mạc. Kè lũ hành sắp chết khát đang nhâm nháp từng ngụm nước dừa.

— Mày xồ anh ày, mày ví anh ày với tên thợ sửa xe chính công.

— Thợ sửa xe tài tử.

— Tài tử... Hùng Cường chẳng ?

— Đô ngu ! Cái gì mang tính chất tài tử đều tốt đẹp.

— Tài tử Đoàn Dự sang Ấn Độ đóng phim « Hiệp sĩ thời kèn dù » có đẹp không ?

— Không biết, nhưng Đoàn Dự thợ sửa xe Honda tài tử chắc là đẹp.

— Nhờ biểu diễn lắc-lê mì ly lau chùi bu-dzi chứ gì ! Ông, sao anh Đoàn Dự không đi đóng phim nhỉ ?

(còn tiếp)

hãy nhớ giúp ta

KIM TUẦN

ở phương trời em nhớ giúp ta
nhiều đêm nằm gối bóng trăng già
ngó quanh rừng núi mù sương gió
lơ lửng trời cao ngày thoáng qua



ở phương trời em nhớ giúp ta
chiều như tờ khói nỗi thương nhớ
oi con cuốc gọi trong rừng vắng
nhìn lại đời ta lại với ta



nhìn lại đời ta bỗng nhớ nhau
ai xưa từng bước nhỏ qua cầu
cho cây khô đứng trong mùa lạnh
cho lúc ta về mưa quá mau



cho lúc ta về mưa ở lại
long lanh từng hạt vờ hiên ngoài
biết đâu em khóc hay mưa khóc
còn giọt buồn riêng gửi đến ai



còn giọt buồn riêng gửi mắt em
như sông ra bể nước êm đềm
như sông bỏ lại đời giòng sông
lớp lớp sầu em đã lãng quên.



CHỦ NHẬT UYÊN ƯƠNG



truyện dài ĐINH TIỀN LUYỆN

... và tôi yêu chàng
Đó là tai nạn thứ nhất

chương một

Một giòng sông trong vắt. Một giải lụa trắng ai phơi giữa trời. Bóng bènh. Lèn đèn. Phải thè không. Hay chỉ là đám mây bồng nõn nà. Một đêm trăng với những hạt sương lạnh buốt đập nhẹ trên mặt cỏ nhung mềm. Hân hoaa. Thôn thức. Phải thè không. Là những cánh hac trắng chấp nỗi. Là những sợi thùy tinh trong suốt thấp sáng một đầu ngày con gái.

Tôi tỉnh dậy với đôi môi ngọt. Và đôi mắt thẫn thờ tôi hồi chuyện sách vở, cái gương, chiếc lược cùng khung cửa sổ, bọn lá cây, bầy chim sẻ. Chào tất cả. Chào Quyên Quyên. Tôi nhìn tôi trong gương, cầm chiếc lược chẽ đôi mái tóc. Người thi sĩ nào có câu thơ: *Chẽ đôi mái tóc và thay một ngày*. Một ngày con gái. Tôi thay tôi lại lầm đi một chút. Mắt này. Mái này. Mái tóc mềm buông đầy hai vai. Một ngày bắt đầu bằng giấc mơ muộn màng. Tôi mơ thấy một giòng sông.

Áo lụa trắng, quần lụa là và cặp vở thơm tho tôi tới trường với giòng sông ấy. Bóng bènh. Lèn đèn.

B Háng, Phượng Trì với tay qua mặt tôi khiêu Hàng đang cầm cuộn viết, nằm mơ thấy sông thì làm sao hờ mi. Tôi ninh thở, cùng ngó sang Hàng. Con bé phá lên cười. Có người đang tương tư em đó. Nhàn. Chứ không phải cái anh chàng bán bò khô ở cổng chùa à. Hàng lại cười. Phượng Trì cụt hứng ngồi im. Cả một giờ sau tôi thấy nó vẫn như vậy. Phượng Trì ngồi yên lặng với một giòng sông lờ lững trong trí tưởng. Còn giòng sông của tôi, một giòng sông tương tư nào có phải ? Vài những giòng sông. Không biết đêm qua có bao nhiêu người con gái trong lớp này đã ngủ mơ thấy giòng sông. Bao nhiêu người con gái trong trường này, trong thành phố này đã thức dậy và đi học với một giòng sông.

Một giờ nghỉ xen giữa không được ra ngoài, học trò ở trong lớp ôn như cái chợ nhỏ. Bà Tòng Giám Thị vác bài tập Pháp văn xuống nhưng chẳng đứa nào chịu chép chịu làm. Trường lớp vất đị. Trường ban Trật tự cũng vất đị nỗi. Tiếng Chi cô oang oang nói chuyện với nhỏ Vân ở cuối lớp về một cuộc hẹn hò đi phô mua guốc và ăn bò bia. Bò bia ở chỗ Tam Đa ngon ác liệt. đậu béo tôm bùi ớt cay. Làm ơn tả cảnh vừa chứ bà, em bất thèm muôn chết. Rán mà chịu. Chi cô néo mắt với Phụng Tiên và Phụng Tiên cười đáp lễ. Nhưng nhỏ Cúc ngửa tay viết trên bảng một hàng chữ to : Bi quyết để trở thành lực sĩ kéo co bò bia. Thè là chi cô xứng cô. Lực sĩ kéo co số 1 của trường đã oanh liệt thắng giải kéo co trong Ngày Nông Dân Việt Nam tại Cần Thơ năm ngoái. Chi cô đòi ăn thua đủ với Cúc nhưng Vân đã kịp thời dàn hòa êm thắm. Tôi ngồi chịu đựng với cuốn sách mà không làm sao nhét vô đầu đưọc một chữ. Những tiếng động từ từ phía dồn lại, vây lấy, thắt chặt. Ngay lúc này tôi muôn đứng lên. Phượng Trì dời chỗ cho Trường lớp biết là nó met phải lên Bệnh thất. Tôi cũng muôn có một lý do như Phượng Trì để ngồi yên lặng với giòng sông của riêng mình. Song tôi vẫn không làm gì khác hơn là ngồi lơ đãng nhìn ra những vuông cửa.

Hôm nay là thứ Hai. Những ngọn cây trên đường Ngô Thời

Nhiệm đơn đây là, xanh hơn bát cứ một ngày nào mà tôi biết. Buổi sáng tôi cứ ngẩn ngơ mãi với đám hoa vàng bê tông đầy bên lề đường. Cõi đời thay hay bao giờ cũng vậy mà bây giờ ta mới nhận ra trên con đường quen thuộc hằng ngày. Những bước chân nào đã qua còn in dấu. Tha thiết lắm mái tóc chùng và đôi tà áo trắng, đôi giày mới tôi mang nhẹ tênh tường như mình đang bước lên một thảm nhung êm ái trãi rộng. Ai dót tôi ở bên đường. Ai đợi tôi đi ngang qua đè khẽ gửi cái nhìn ấm áp. Ai chờ ai mong tôi ở công trường buổi sáng đầu tuần rộn ràng. Hồn tôi mờ tung mờ rợn ranh những trang vở mới đầu tiên học. Ô, một giòng sông trong suối vừa trôi tới. Và giòng sông của tôi cứ bị cắt ngang đâm nhánh vỡ ra bởi những tiếng ồn bạn bè vây quanh.

Hà nói, Mây nói, Tuyệt nói, Hằng nói. Mi biết không, anh chỉ tinh ghê lắm. Nhỏ Lê chứ ai, mèt anh chàng «lô» xe đưa rước mới bỏ xứ người ta chứ. Bi lớn mà ngày nào xuống xe cũng bắt ánh mắt qua đường. Cái lồi nói chuyện cứ vêu miêng ra của Hằng hắp dẫn khòi kè. Nàng là người biết quá nhiều những chuyện của bạn bè. Nhất là chuyện con trai con gái. Nàng hét ghép Phượng Trì với anh chàng bán bò khô đèn chào mời Hạnh-mai-bé-bé với con trai bà hàng bánh cuộn. Cuối cùng nàng định xoay qua tôi. Các bố coi, mắt Quyên Quyên đạo này ướt như sương. Ta biết. Ta biết hết. Tôi mím môi để nắn một nụ cười thách thức bạn bè nhưng thật ra Hằng có khiền tôi hơi nhợt. May quá, tiếng chuông đã reo lên đúng lúc. Cả bọn ủa ra ngoài hành lang.

Minh Lê rù xuống quán Hiệu đoàn nhưng tôi nói không thích. Nó béo má tôi : Trò tròn hờ em. Cười cười nhìn thầy tôi diện, Minh Lê biết lắm vội biến mất.

Tệ thật, mắt bà Tòng nhà mình càng ngày càng kém đi, con gái nhà người ta ăn mặc nết na thực nữ như vậy mà cứ thích lật vạt áo lên trông phản nã hết sức. Xem tướng... bụng đầy chữ. Bây giờ xé eo cao chí nào không mặc áo trong khẽ nhìn cũng biết, ấy thè mà đứng giữa sân... Mới có thông cáo cho mặc «xi» với áo dài đi học rồi đó bồ. Tại

các nữ giáo sư diện đồng quá chứ gì. Không phải, ban giám đốc nói : Vì thời buổi khó khăn em nào «lô» may quần «xi» thì vẫn được phép mặc đi học.

Tôi nhớ tới Khánh. Anh Khánh chứ. Anh ta nói, nghe ta cõng trường mĩ rộng thả đàn bướm bay phải là nhìn từ một nơi cao mới thấy... thầm thia. Khánh là một phi công trực thăng chỉ thích bay qua trường nữ vào giờ tan học để nhìn «bướm bay» về các ngả đường. Tôi nói Khánh coi chừng đây, lầm phi công trực thăng đã chết lăng nhách vì mải làm thơ trên không trung. Trực thăng lượn Hồ Xuân Hương quay vào cột cờ nhà Thùy tạ. Trực thăng «theo» nữ sinh Đồng Khánh đâm đầu xuống sông Hương. Trực thăng biểu diễn bay thấp bốc cao nhào xuống bãi biển Đà Nẵng. Quyên sợ anh đâm vào cột đài truyền hình thì tôi không có ti-vi cho Quyên coi, buồn lắm. Khánh là bạn của anh Toàn. Năm học đê Ngũ, nghĩa là tôi còn bé tí, Khánh bảo hồi chiều thầy Quyên đi học về, thè mà tôi cũng tin. Khánh nói đê bao giờ anh đáp máy bay xuống giữa sân trường đón Quyên về học. Thè mà tôi cũng tin, cũng nôn nao cả một niên học. Năm ngoái gặp lại Khánh, tôi đùa với anh, chắc anh đã thực hiện được phi vụ đặc biệt đáp xuống sân trường nữ nào rồi chứ. Khánh cười méo mó. Khánh đã cưới một cô vợ-nữ-sinh ba bứa cho chồng ăn bánh mì chả cá ba. Thè là «bản đàn» của đời anh chàng phi công Khánh châm dứt. Nếu có thêm lần nào nữa bay qua một ngôi trường vào giờ tan học chắc anh ta phải nhắm tít mắt lại hay bậm môi «hận đời» ghê gớm lắm, anh Toàn đùa tiếp vậy.

Không có chỗ nào yên ổn cho tôi. Đứng dựa lan can hành lang nhìn xuống những «cánh bướm» dưới sân tôi nghĩ, không biết mình là ai trong đám con gái cùng tóc đầy vai áo trắng thươn tha đang đi lại đó. Tôi luôn nghĩ vậy và cái cảm tưởng khi quan sát đám đông ở dưới sân là hẳn phải có một Quyên nào đó đang cười nói hay đang nghĩ vơ vẩn những chuyện đâu đâu. Và bao giờ thì cái gương cũng kéo sát đèn tận mũi mình. Tôi thấy rõ ràng tôi. Là một cô gái đang đánh rớt dần những cái bướng bỉnh và nỗi nhenh đạo nào. Thị bắt buộc, ở một tuồi nào nhìn lại phải thấy những dấu chân mình vừa bước qua. Đứng vội vã đê khỏi là sự nuối tiếc, những bước tuân tự tôi

mơ hồ như đã có sẵn một lời hẹn. Rồi tôi gặp chàng. Hai má nóng ran. Sáng nay nhìn xuống sân tôi bỗng cảm thấy mình nôn nao quá đỗi. Bởi đã thay một giòng sông ?

Phượng Trì ở phía bệnh thất đi lên, cười khi thấy tôi. Toán bộ làm hết không. Một nửa. Phải chỉ là thày Minh năm ngoái thì đỡ biết mày. Khóe mắt Phượng Trì sáng lên cái nhìn tinh quái. Tôi lặng im quay đi. Trì nói, hình như thày Minh được bầu làm Trưởng ban Học tập đó bồ. Thè hả. Tôi nói với Trì, Quyên biết nêu mơ thày giòng sông thì sao rồi. Không hỏi, Phượng Trì nhìn tôi rồi bước vào lớp. Bây giờ, mình quên vớ Toán ở nhà. Cô Liên không mở sổ điểm cũng không bắt làm bài kiểm. Tôi thày Phượng Trì cầm cuộn viết trên một cuộn sách bìa nâu. Hẳng đá chân Phụng Tiên ngồi phía trước, bùa nay bồng dung «nàng» tươi như hoa. Hoa vừa được tưới nước mà. Mới đám hỏi hôm qua, tháng sau đám cưới. Người con gái muộn màng về đường tình duyên thường không đảm tính. «Mát» đôi khi. Hẳng nói, cô Liên phải là Tông Tư lệnh của Đoàn Nữ Bình mùa thu. Một nhà văn nữ đã tìm ra cái tựa cho cuốn tiểu thuyết của mình nói về những người con gái muộn màng, thật thú vị. Ở vào cái tuổi-mùa-thu của đời, người con gái là một «nữ bình». «Nữ bình» Liên của trường tôi này đã... giã từ vũ khí, đó là một tin chấn động trong bọn học sinh. Thưa cô, bùa nay cô xinh quá cô. Cô trẻ như con gái mười tám. Hôm nọ em thấy «thầy» chờ cô ở trên Nguyễn Huệ, cô mặc áo gấm xanh đẹp quá, cô. Cô Liên cười suốt giờ. Cô kè, hỏi bằng tuổi các em tôi đại gặp mươi các em bây giờ. Thú thực, có thể đèn bây giờ vẫn còn một vài điều các em biết mà tôi không biết. Tiếng khúc khích cười của An và Nhiên sau lưng tôi. Điều đó là cái chắc. Hai đứa chuyện nho nhỏ, bỗn còn nhớ bà Dung chị tui chứ, cái bà mà hôm đó hai đứa đang nói chuyện ở cửa thi ăn con vào đó. Vui quá chừng. Thứ bảy vừa rồi, bà về nhà, hai chị em nắm chuyện trò lung tung cho tới tận nửa đêm. Bà kè hồi mới quen ông, từ dạo hai người còn đi học lận, mỗi lần nắm tay nhau là cả hai đứa đều phải đi... xưng tội với cha. Vui hết sức. Bà kè, lần đầu hai đứa hôn nhau rắng đựng vào nhau ấm ấm.

(còn tiếp)

ví dụ □ nguyễn thanh trình

(Tiếp theo trang 15)

GMC vào quán trường. Xấp thư của nàng tôi đã đem bán ký cho người ta gói đường, muối, hành, tỏi, không biết xấp thư của tôi được nàng dùng vào công việc hữu ích nào.

Buổi chiều đi dạo phô đọc theo các quán sách, tôi đã gặp nàng đứng ăn «bò bía» với các bạn ở đường Pasteur. Cả hai đều ngạc nhiên vì còn nhận ra nhau dễ dàng. Trông nàng bây giờ cao và đẹp hơn xưa nhiều. Nàng nói :

- Tôi đã đi làm còn ông sao mà đèn thè.
- Tôi ở xứ nước mắm mới về.

Nàng bật cười :

- Hèn chi ông thơm ghê.
- Đừng xạo cô. Tôi đã tắm rửa sạch sẽ. Rành không đi uống nước với tôi.

Nàng nói gì đó với mấy người bạn rồi bước đi với tôi. Phô đồng những người qua lại chúng tôi phải nắm tay nhau đi lên lối giữa đám người đứng xem các món hàng bấy bán trên vỉa hè. Chúng tôi vào ngồi ở quán có tên một loài hoa ở Đà Lạt. Quán vắng không có nhạc và bàn ghế rất sạch. Tôi gọi cho nàng chai coca và tôi chai 33. Tôi hỏi :

- Em ăn gì không ?
- Mới 6 giờ mà
- Anh đã đói bụng.
- Ông vẫn thường đói bụng ?

— Phải. Còn em vẫn chưa biết đói bụng là gì à ?
Tôi gọi hai đĩa cơm gà. Khi cơm được người hầu bày biện đặt trước mặt mỗi người, tôi nói :

- Rán ăn đi. Cứ ăn thật no rồi sẽ có dịp cảm thày đói bụng.
- Tôi cảm cúi ăn sấp hết đĩa cơm mà nàng vẫn không cầm đèn muỗng nia. Tôi hỏi :
- Chè à. Đề anh gọi cho em món của rang muối nghe ?

— Không. Nhìn ông ăn thích hơn.

Nàng kéo đĩa cơm tôi ăn sắp hết về phía nàng về đây đĩa cơm
còn đây của nàng về phía tôi.

— Ông ăn mừng thay tôi ngày chúng ta gặp lại nhau.

Lạy chúa, phải chăng đây là hình phạt ngài dành cho con.

Chai 33 đã làm tôi no ứ hơi, khi người ta đã no ứ hơi mà phải ăn
thêm dù là cơm thịt gà chiên bơ cũng là một cực hình. Tôi đã cố gắng
thi hành cực hình cho nàng bằng lòng.

Rồi quán chúng tôi vào tạp chiêu bóng xem một phim có Annie
Girardot đóng. Đây là nữ tài tử mà nàng nói rất thích khi xem phim
Mourir d'amour. Phim chúng tôi xem kể lại chuyện tình của đôi vợ
chồng đã ly dị nhau hơn mươi năm. Lý do ly dị tại người chồng không
chịu được những hoạt động chính trị của vợ. Lý do yêu đương trở lại
vì người vợ vẫn còn yêu thương chồng dù ông ta đã có vợ khác. Phim
có phần nhạc đêm thật hay và tôi rất thích chiếc nón rơm mầu đỏ rực
rõ mà Annie đã đội vào mùa xuân tuyệt chưa tan. Tôi nói :

— Em thày không mồi tình già thật đẹp.

— Vâng.

Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng nói «vâng».

— Vậy chúng ta đợi đèn già hãy yêu nhau cho tình được đẹp.

— Không. Em thích yêu ngay khi còn trẻ dù tình không đẹp như
trong phim.

Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng xưng «em».

— Còn anh nghĩ sao ?

Chúa ơi, lần đầu tiên tôi nghe nàng gọi «anh».

Như vậy tôi còn phải suy nghĩ làm quái gì nữa cho mệt óc khi
minh đang sung sướng và để cho đầu óc khỏi trở chứng suy nghĩ lôi thôi
mặt thì giờ. Tôi xiết nhẹ bàn tay nàng.

— Em ghét anh. Em ghét anh.

Nàng run rẩy gục đầu vào vai tôi và khóc.

Vì dụ bạn yêu một cô gái tính «ngang như cua» và nàng nói em
ghét anh, em ghét anh rồi nàng khóc thì bạn sẽ đòi xử ra sao ?

NGUYỄN THANH TRÌNH

ĐỒNG NAI

270 Đề Thám Sài Gòn II

ĐÃ PHÁT HÀNH CẢ NƯỚC

HÔN EM, KỶ NIỆM

Truyện của DUYÊN ANH

Kỷ niệm như đôi môi mong chín của
người tình, như những giọt nước mắt
của cuộc tình, như tháng năm tuyệt đẹp
đã vĩnh biệt đời ta. Gặp lại, hãy hôn môi
kỷ niệm những nụ hôn dài...



TUỔI NGỌC XUẤT BẢN

MONT
BLANC
Carrera



Bút máy và bút nguyên tử của
Đức quốc đẹp nhất, lý tưởng
nhất, người tình đèn sách của
học sinh, sinh viên



Đây đủ các kiểu tinh tân từ vài trăm bạc tới
tài chục ngàn bạc của năm 74 trưng bày và
bán tại

Nouveautés ISANA

46 Thương xá TAX Saigon

Đại lý độc quyền tại Việt Nam

SANA KỸ THƯƠNG CÔNG TY