

tuổi ngọc

tuần báo của yêu thương

Wason
AP 215
T924+



1973



CHỦ NHIỆM CHỦ BÚT : VŨ MỘNG LONG
 QUẢN LÝ : ĐẶNG XUÂN CÔN
 THƯ KÝ : ĐINH TIẾN LUYỆN
 PHÁI VIÊN : PHẠM ĐÌNH THỐNG

TUẦN BÁO RA NGÀY THỨ NĂM

9Bl5_Thánh Mẫu, Chí Hòa — Hộp thư : 1146—Điện thoại : 40822

VĂN

còn một đời để xa nhau
 hương mùa cũ
 im lặng
 tiếng hát với phím đàn
 ngày tàn hạ
 khi xanh nỗi nhớ
 ngày tháng trăng
 tình ca dao
 đã sang mùa
 trên ngọn tình sầu

HOÀI DIỄM TỬ
 ĐAN HOÀNG
 THỤY CHÂU
 BTN ANH
 ĐÔNG T.V.
 MÂY NGUYỄN
 SOI TÓC DÀI
 NGUYỄN LÂNG DU
 LÂM THỊ THANH HƯỜNG
 TÔN NỮ THU DUNG

THƠ

ngô cang. bùi hữu miên. lũy đức nghiêm. châu uyên. hạ mây.
 trầm thụy du. nguyễn thị xuân dung. cao nhật quyên. phạm
 miên trưởng. phạm chu sa

TRUYỆN DÀI

anh chi yêu dấu
 mưa nguyệt cầm
 một chút mưa thơm
 người con gái mắt nai

ĐINH TIẾN LUYỆN
 TÙ KẾ TƯỞNG
 MUỒNG MÁN
 KIẾN VÀNG

MỤC THƯỜNG XUYÊN

biết một biết mười
 chụp phô
 bệnh mới lớn
 giới thiệu những cây bút tuổi Ngọc
 tuổi Ngọc và bạn Ngọc

NGUYỄN THẾ
 TỒ HỢP KIẾN
 NGUYỄN TUẤN ANH
 TUỔI NGỌC
 TÒA SOẠN

BIENN LAI SỐ 59/BTT/NBC

NGÀY 24-4-1971

tuần lễ từ 05-7-1973

đến ngày 12-7-1973

số 109

năm
thứ
ba

giá 80đ.

MƯA
 HỒNG
 NÓI
 VỚI
 NGƯỜI
 TRONG
 MỘNG

ANH YÊU DẤU, VÂN BIẾT ANH LÀ NGƯỜI ĐẾN
 từ trong giấc mộng, đến từ bên kia bờ sương khói
 của dốc mơ, mà lạ ghê anh hở, em mãi thương mãi
 nhớ đến anh. Thế thì, có phải không hở anh, một
 sợi khói mong manh như mây đã vướng vào đôi mắt
 của em, cho nước mắt rơi mãi không thôi, đắng
 ngọt miệng môi...

Anh ạ, em vừa nhìn thấy rồi đó cơ, hai chú chim
 con xinh xắn đang dụi mỏ vào nhau, thực quấn quýt
 thực dễ thương dưới giàn hoa giấy trắng xinh, em
 yêu hình ảnh ấy quá thôi. Và một chút xót xa, em
 lại nghĩ đến anh, cho đến bao giờ nhỉ? Có ngày
 em dựa đầu trên vai anh để đan những ngón tay
 của anh và của em vào nhau và để những sợi tóc
 chảy dài trên vai anh. Người yêu dấu ạ, thương yêu
 em biết, mãi mãi chỉ là những hạt sương long lanh
 mờ ảo mà thôi, thế cơ, mà em mãi vờn bắt, thế
 cơ, mà trái tim em mãi thồn thức mà tâm hồn thi,
 như ngắn ngơ xa vắng...



Buổi chiều hôm qua, ngồi trên phiến đá ở
 triền núi Bửu Long, thật tình cờ, em nhìn thấy
 những cái tên quấn quýt nhau và cũng thật tình cờ,
 anh yêu dấu ạ, em nhìn thấy mình lẻ loi, cô độc.
 Có nhìn thấy cho em không hở người, trên đôi
 mắt, một giọt nước mắt vừa nhỏ xuống nhòa nhạt,
 mặn mà... Buổi tối, em nằm ngoan đắp chăn
 ngủ và nghe giọng hát của người ca sĩ chim vào
 trong đêm tối... «Tim nhau khi nắng đỏ, tim nhau
 khi trăng tỏ, tim nhau như chim mong tìm người
 mơ...» Anh ạ, có nên không nhỉ, tim đến nhau
 trong mộng mơ, hay là, mãi đuổi bắt nhau, trong
 thương nhớ.

MƯA HỒNG

nhớ phố mưa

Quê xa, thương nhịp Trường Tiền
Đông Ba mẩy chuyền qua miền Bảo
Vinh

Thương em tóc thả ngay tình
Xuôi vai, anh nhớ chuyện mình năm xưa

Huê ơi ! anh nhớ phố mưa
Mùa qua mưa lại tiếp mưa quanh năm

mộng đẹp

Chao ơi, dời em quá đẹp
Mộng tròn vuông, mộng an lành
Mái tóc dài luôn có kẹp
Đẹp hiền em nụ cười xinh

Ta đi qua những núi đèo
Nhớ ơi là nhớ quê nghèo mưa bay
Mưa bay mẩy phố chiều nay
Ta đi xuống núi hết ngày tháng năm
NGÔ CANG

trời mới giao mùa

Ngàn sợi gió di qua hàng lá úa
Có tàn phai trong ánh mắt ngày xưa
Mi chợt khép và nước mắt nồng bão
nhớ

Nàng đã di khi trời mới giao mùa
Ta đứng đợi : buổi chiều mưa rất nhẹ

Một chút gì như sương khói cay cay
Trong khói mắt một lần em đã tò
Em yêu anh như cát là yêu rùng
LŨY ĐỨC NGHIỄM

đứt quai ngọc

Hồn tôi vướng tóc cô nương
Chân se sẻ gỗ nhịp buồn phô trưa



Áo cô nương trắng thu xưa
Nón che nghiêng bước chân vita
Bên sân là đã thay màu

Theo cô mưa nắng áo nhàn lương
Thanh xuân trải lụa sương mù
Mời cô nương ngự trong thư iết

Mai cô chạy giữa đường tim
Đứa quai ngọc tôi đèn nụ hồn

TRẦM THỦY DU

mới lớn

Tan trường trời đồ nắng vàng
Trầm con bướm nhỏ xếp hàng chờ

Trầm tà áo tiêu thơ bay
Trầm đói mắt ngó...má hâng hâng

yêu thương

Chiều nay qua lối không người
Có con chim lạ hót lời ca xưa

Gió chiều ru lá dong dưa

Nắng ru mắt biếc, nắng lụa thư
vàng

sinh nhật mùa đông

Nghé chừng như đã vào đông
Mười lăm ngọn nến ướm hồng tuổi

Nghé như một chút êm đềm
Là vàng từng phiến dan mềm lối xưa

NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG

phượng

Gia lông mây trải chiều nay
Có đôi vật áo Phượng bay chập

Chùm
Rì trời mưa một bến sông
Và tôi ngày dài nhìn không muốn về

Phượng nghiêng lã nụ cười hờ
Xát hồn tôi một thuở vừa chớm yêu

CAO NHẬT QUYÊN

ru ta

Ngủ đi. Ta cõi ru ta
Ngoài kia trời đã nhạt nhòa bóng

dêm
Ra ta bằng những ưu phiền

Phố xưa xe ngựa đã mềm góit chân
Ngủ đi, ngủ giấc nồng nản

Quên thôi quên hết nhọc nhằn đã qua

Mai về bến cũ sông xưa
Xúc thán rã mục nghe mưa ngâm

ngùi
Ngủ đi, ngủ hết một đời

Mắt im hồn lâng nả vui cuộc cờ
Ngoài trời mưa đã như mơ

Giọt xanh xám đọng, giọt ngọt ngắn
buồn

Ngủ đi, ngủ giấc hao mòn
Quên thôi cho hết mong còn trên

cao

PHẠM MIỀN TRƯỜNG

chiều về, qua ngõ

Chiều về qua ngõ giàn hoa giấy
Ơi thương dáng dó bước hoa gầy

Hoa đỏ và tình anh nhuộm tim
Một màu buồn ngơ ngác má bay

HÀ MÂY

mây thuở trước

ngày xưa mây bỏ lang thang
tiếng chim gọi giữa chiều vàng thiết tha
áo em trắng mượt đôi tà
bên cầu nghiêng nón nhạt nhòa buồn theo

phượng nào lá rụng hắt hia
nhớ em lòng cũng tiêu diệu hoa trôi
lặng lảng cánh nhạn bên trời
bèo xa bên lạnh mây dời non thơ

tìm nhau dưới ánh trăng mờ
một mửa cỏ khóc hồn xưa ngâm
biết không em những ngày vui
đã tàn theo gió bèn dõi chờ mong
còn trong ta giọt sương trong
cùng rơi cuối vực phiêu bồng cỏ hoa
CHÂU UYÊN

bên đồi cũ, nhớ người

Qua dời ngả bóng nhìn hoa
Mới hay tình đã xót xa bao giờ
Nghìn trùng cách biệt người xưa
Yêu nhau buổi ấy mưa chưa kịp

vàng
Bây giờ cách biệt đờ ngang
Tôi bên đồi cũ nhớ tràn bến sông
Đưa tay ngắt ngọn cỏ bồng
Tình lên tiếng gọi, người không thấy về
BÙI HỮU MIỀN



BÃ SANG MÙA • LÃM THỊ THANH HƯỜNG

Quay phắt lại, bắt gặp đôi mắt của chàng « K » nhìn em cười. Em xấu hổ chết được vậy đó. Cơn mưa buổi chiều kéo lê thê vừa dứt và em đứng khóc lè loi ngoài hành lang vắng từ bao giờ. Bàn tay mềm sưng nước. Bạn em đi đâu hết rồi, còn một mình đứng đây than khóc thôi sao ? Anh chàng « K » kỳ lạ ghê đi, người ta đang khóc mặt « xị », thấy mồ, theo gã chuyên hoài xấu hổ chết được. Em chạy nhanh vào lớp hai tay dấu mặt, rơi xuống ghế mệt mỏi, để đôi mắt bơ vơ giũa hư không, rồi nhìn ra nói đứng khi này. Bóng anh chàng « K » đi tới lui trên hành lang vắng, lòng em nghe buồn bã quá đỗi... « Bây giờ tháng mấy », hình như có ai nói câu đó rồi phải không Tica ? Buổi chiều em ngồi đây này. Qua khung cửa sổ, màu nắng vàng sau cơn mưa rớt trên những tàn cây xanh lá bên kia con đường N.Q. xa tắp. Từ bao giờ em yêu màu nắng đó vô cùng. Và hồn em sau rỗng tuếch thế này hở ? Chút ấm ướt đọng lại trên khung cửa kính, em biết ra rồi cơn mưa vừa đi qua, buộc em lại ngồi đây viết cho Tica trong không gian và thời gian mơ hồ chim khuất, nên « bây giờ tháng mấy » hở Tica ?

Làm sao em gặp lại Tica để nói cho cô bé hay rằng con chim hoàng oanh đã thoi hót trong lồng từ ngày em xa thành phố cũ. Em nhớ L. thật nhiều. Boslu đã bỏ đi rồi. Những niềm đau không nói lên ngôn từ luôn luôn quấn quai trong em. Tica thấy không, rằng bây giờ chỉ còn là sự hoài niệm thôi sao ? Em rơi nước mắt trên chăn gối những hôm nằm một mình ở căn gác trọ. Niềm đau là nỗi chơi với không cùng. Đời sống quay tít và em rơi xuống nằm cạnh dòng sông như một thoáng

nhà cờ. Tica đâu biết, anh chàng Boslu của em đâu biết, những giờ học ở lớp không dung em cười như điên, rồi trở về em khóc một mình. Những tình cảm nào xô đặt trong trái tim ốm yếu của em làm thành những ngọn sóng xô xa. Em chao đi một vòng, trí óc lảo đảo chập chờn hình bóng của những khuôn mặt thân quen. Tica ngàn đời yêu dấu. Có thử không hôm nào đưa tiễn, buổi tiệc tàn trong không gian buồn mênh mông, bạn bè kéo nhan về. Tica hát cho em nghe bài gì đó mà : « Lên ta tiễn em đi chia bao giờ buồn thế, trời mùa đông Paris suốt đời làm chia ly... » Mặc dầu giữa buổi trưa đầy nắng, nhưng nghe chừng cõi lòng băng giá. Bây giờ, Tica ở bên trời xa lắc lê thê đó, còn em, mỗi ngày ngồi đây bên thềm đầy lá sao rụng hát nghêu ngao. Em nghe tư bể tiếng âm thanh gì khô mà diệu vợi. Buồn muôn khóc vậy đó...

Suzuki, suzuki... hắn đứng khoanh tay dưới chân cầu thang nhìn mỉm cười. Em nghiêng đầu và nói :

— Đừng tưởng bở, không phải em nói chiếc xe gắn máy của anh đâu.

Em nhảy hai bậc thang một đi xuống nhìn hắn. Trông hắn dễ thương như con mèo tam thể của em ở nhà. Hắn ta nhìn em cười. Giúp đỡ. Đã bảo người ta không thèm cười mà.

— Cô nhỏ hát bài gì đi chớ.

Còn bảo em hát nữa hả ? Quê dzậy. Em đâu có biết hát.

— Thì hát đại bài gì đó.

— Đã bảo không biết hát, thì hát « đại » làm sao được.

Hắn làm thính. Trông hắn « văn nghệ » lắm. Cây đàn lúc nào cũng mang bên mình. Em thích con trai biết đàn hết sức. Như Boslu của em đó mà.. Em cười như điên suốt buổi sinh hoạt có hắn đó, Tica. Còn lại chỉ là những nỗi buồn mênh mông dành cho một chuyến đi thôi. Em nhỏ nhoi và cô đơn, ngồi thu mình trong lòng ghế hẹp, em bảo giờ cũng một mình sao. Mẹ bảo em lớn rồi mà như con nít. Người bảo em sắp làm cô rồi mà hay khóc lắm vậy. Em đâm sợ, sợ cho đến khi lời giảng bài cũng chỉ là những lời hoài niệm.

Bởi tự nỗi buồn của em không phải là nỗi buồn độc nhất, mà là tự đây nỗi buồn kết chuỗi lê thê. Từ một nỗi đau kéo ra những nỗi đau khác không có thứ tự thời gian... Im lặng ! Tiếng ai hát bay vút không trung thế hở. Thôi bớt đi để người ta còn ngủ với chử. Hát gì « om sòm » quá vậy. Mà không, hát nữa đi người. Em cố thức để nghe người hát đây. Người là ai mà hát hay quá vậy. Hát nữa đi người. « Thà

như giọt mưa» đó mà. «Người từ trâm năm về qua trường Luật... Người từ trâm năm về qua...» Người giống Boslu quá. Người lạ quá, nhưng nghe chừng đã gặp gỡ nhau từ muôn kiếp thân quen. Âm thanh náy vở rơi trong nhịp tim rối loạn của em đây rồi. Mà người còn hát nhiều bài nữa. Bài nào nghe chừng cũng làm đau xót trái tim, cũng làm em nhớ anh chàng Boslu quá đỗi. Làm em nhớ tiếng động cơ nổ dồn ở quán D.T. đỗ về phố chợ trong một thời nào xa khuất. Lại làm em nhớ Lanh chàng thi sĩ học trò. Đã bảo cuộc đời em phải có âm thanh của nhạc và âm điệu, của thơ đi vào đời sống cơ mà. Người lại va chạm với thương cũ của em rồi.

Đã nói em hay khóc vu vơ lầm; bởi từ bao giờ em hay khóc lóc như một Morris Finestein vậy đó, L. ơi, người còn hay qua đại lộ H.B. như ngày nào em đi dưới mưa không? Cho em tạ từ một đoạn đường quá khứ rong rêu. Nói rằng em cũng bỏ luôn sân trường V.K. ngày nào. Mặc dầu, em nhớ thật nhiều dãy hành lang cao vút trên lầu ba ngày xưa em đứng khóc đó, và vẫn thương hoài con đường trường Luật đến yêu... .

Em ngồi trên băng đá, dưới gốc cây bông sứ này hát nghêu ngao đây. Những câu ca chấp nối buồn tênh. Em biết, chỉ mình Tica dành cho em tình cảm đặc biệt thôi (Tình thương mà suốt đời em mỗi mệt đi tim). Chỉ mình Tica thương em trong mọi trường hợp, khi em kén, cả khi em hơn Tica nữa. Em đâu có cần ai thương hại. Tình thương đúng nghĩa mà Tica dành cho em rất hiếm, nhưng thương hại thì quá đù thừa trong đời này đó ạ. Nay giờ, xa Tica em nghe thiếu vắng vô cùng.

Đó người tại sao em đứng khóc trong buổi chiều mưa này? Nói rằng em không là «thả» gi, em dở lầm mà không ai chịu tin. Chẳng thà ông nghĩ em như vậy đi mà thành thật ông ạ. Ông khen em làm chi, làm sao em chịu nổi những lời khen hóa thân thành những lời chê buồn bã. Cũng như niềm vui biến thành nỗi buồn đau xót lầm ông ơi. Thế rồi cuối cùng một chuyến đi cũng không xóa được nỗi đau của em. Đêm nay trở về, em ngồi đây một mình. Qua khung cửa sổ của căn gác tro, em nhìn lên bầu trời, không một vì sao. Ngồi nghe tiếng đàn của bọn con trai híp-pi tóc dài bén xóm, loại nhạc thời trang rầm rộp: «Mal au fond du coeur oui j'ai mal...» Ôi! Sao trái tim nghe đau nhức vô cùng...

Ở đây không có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đâu Tica. Chỉ có hai mùa mưa nắng cho không gian vàng thành phố cũ, cho trái tim em lối nhịp thương đau. Và Tica có biết không, trời bây giờ đã vào mùa mưa rồi đó...

LÂM THỊ THANH HƯỜNG

tình ca dao



nguyễn lăng du

Chiều qua tan học về em chợt thấy người đứng một mình dưới gốc cây. Ngạc nhiên ghê đi là. Lâu lắm rồi mà người vẫn không thay đổi gì cả. Cái nhìn đăm đăm của người làm em đỏ bừng đôi má, luống cuống đôi chân. Tối nay rồi em sẽ lại khóc một mình bên cửa sổ. Khóc vì sung sướng đó người ạ. Ba má lại mắng em rằng con gái của ba má sao ta khóc vu vơ, sao ta buồn lầm thế! Tại người hết đó. Người trở về mang hạt bụi theo gió vướng vào mắt em...

Tối nào người đến nhà tìm em, em sẽ giận người cho coi. Ai biết người bỏ đi mà không nói với em một lời nào cả. Muôn đời người vẫn bất cần và khó hiểu. Như hôm nào đó người đến nhà, khi chỉ có một mình em ở nhà. Và suốt buổi chiều, người ngồi bên em dưới gốc me sau nhà không nói chuyện với em một câu nào cả. Em tức người ghê đi. Em bật khóc thật dễ dàng. Người nhìn em triu mến nói: «Sao Nga hay khóc thế? Im lặng là ngôn ngữ cao quý nhất của tình yêu đó. Ngồi im lặng bên nhau, ta hiểu nhau hơn là nói với nhau, bằng lời nói đâu môi...» Và em mỉm cười với người...

Em cứ tưởng là người đi mãi theo chuyến xe của người rời chừ. Sao người cứ ôm mãi trong lòng giấc mong lăng du? Nhưng hôm nay em tung bừng nở hoa, vì tờ thư cũ nằm ngủ quên trong cặp sách học

sách học trò đã được em nâng niu đọc lại. Tờ thư là bản chúc thư tình yêu người gửi cho em trước đây. Hôm nay người đã trở về với con đường xưa rồi đó. Dũng bao giờ ra đi nữa nhé người...

Chiều nay người liều ghê đi. Đang học giờ toán hóc búa khó trời người vào xin phép thầy giáo cho em về. Người nói đổi thầy thật ngon lành. Rồi cả buổi chiều hôm đó hai đứa lang thang qua những cánh đồng hoa dại nở rực rỡ. Bây giờ là mùa Xuân, cỏ xanh êm đềm dưới chân. Bướm vàng tung tăng tinh tú với những bông hoa mới nở. Gió thổi tung bay mái tóc và tà áo trắng của em. Dũng chân bên bờ một giòng suối xinh xinh. Người cầm tay em nói nhẹ : « Nga trống thật giống một nàng Công Chúa trong chuyện cổ tích ». Em sung sướng trả lời người : « ghét anh ghê ». Khi hoàng hôn xuống, mặt trời nằm yên bên kia dãy núi, người đưa em về làng mang theo tà áo dài một chút hương thơm của hoa đồng cỏ nội.

Sáng mai đi học thế nào mấy nhô bạn cũng chọc em. Và em sẽ ngượng ngùng cúi mặt. Tui nó vẫn bảo rằng người của mì hình như linh hồn ở trên trời. Tại người đó ! Tại người hay nhìn trời và suy nghĩ vần vơ. Em sẽ giận người vì người làm em phải ngượng và xấu hổ với tui bạn. Nhưng giận một chút thôi. Đề bắt người nắn nỉ em và hứa kể chuyện cổ tích cho em nghe. Làm sao em giận người lâu được khi đôi mắt sâu thẳm của người nhìn em như chế diễu.

Tối nay em sẽ thức thật khuya để viết tiếp cuốn nhật ký bỏ từ lúc người đi. Em vẫn có thói quen viết nhật ký vào lúc màn đêm đã buông trùm xuống vũ trụ. Nhưng thói quen đó em bắt chước người đó. Vì người thường nói với em rằng lúc đêm tối, khi yên lặng đã trở về, tâm hồn ta lắng đọng lại để trở thành trong suốt và an bình. Cuốn nhật ký trang đầu tiên viết :

« Đêm nay người theo em suốt con đường dài làm những bước chân em bối rối. Người hỏi tên em làm mồi em cắn mài sợi tóc xót xa. Đề tôi nắm một mình em thấy một chút gì khác lạ đã ngủ yên trong tâm hồn em... »

Ánh nắng ban mai đợi qua cửa sổ đánh thức em dậy. Một ngày hạnh phúc nữa lại bắt đầu. Hai con chim sẻ ríu rít trên cành cây hồng rừng. Bạn thân cứ nói mãi rằng chúng mì giống như đôi chim nhỏ bé trong ca dao. Tình yêu mỏng manh như sương khói.

Những ngày sau đó người không còn tới nhà em; người cũng không đứng đợi em trước cổng trường mỗi chiều tan học. Mùa xuân đã qua đi để mùa hạ tới. Em biết rằng người lại đã đi rồi.

NGUYỄN LÃNG ĐƯ

GOI SUỐT MÙA HƯƠNG

PHẠM
CHU
SA



1. Hương. Hương. Tôi gọi suốt mùa Hương
Chiều lặng. Chim bay. Mây rợp phố phường
Tôi hát một mình trên triền dốc thảm
Đầu cúi như lòng, chân lún mù sương
Tôi đi. Tôi đi. Ngày chìm tiếng hát
Ôi mùa trắng cũ trôi lênh đênh
Tôi chết ngợp màu vàng quá khứ
Áo hoàng hoa lộng gió buồn tênh

Trên chuyến tàu về quê hương thơ ấu
Hồn chất đầy hoài vọng. Và hai tay
Ôm nỗi nhớ em tràn hơi thở ấm
Đời anh buổi chiều và những cánh chim bay

Tôi trải mộng vàng suốt mùa hoa
Mùa chim bay lạc mất mong chờ
Hương. Hương. Tôi gọi ngày hấp hối
Thân tôi tan biến thành sương mơ
Hương. Hương. Em là bóng trắng âm
Rời sáng đời anh nỗi lòng thầm
Anh mê ngủ trên ngày tháng bệnh
Chiếc lá khô nào rơi động chút sầu cảm
Hương. Hương. Tôi nhớ dòng máu nóng
Ngọn gió xô tràn xuống trái tim
Anh còn mãi lời sầu ca thứ nhất
Và nụ cười thơ dại môi em

2. Xin lỗi cùng nỗi buồn và bóng tối
Tạ lỗi thơ ngày và nụ cười
Tôi đứng giữa hai bờ sáng tối
Tôi hân hoan và buốt nhức tim người
Tôi sung sướng ôm ghì quá phứ
Tôi rộn ràng chào đón tương lai

Hương. Hương. Tôi khóc trong chiều nay
Hương hồng nhung còn ngát những sờn mai

PHẠM CHU SA

6-72

NGƯỜI CON GÁI MẶT NAI



PHÓNG SỰ TRUYỆN • KIẾN VÀNG

— Ở đâu mà anh hái được vậy ?

Hải tiếp tục phiệu :

— Cây cao tận nóc nhà, phải đá dạt mấy con chó bẹc-giè nhà người ta anh mới leo lên hái được. Lại còn bị người ta rượt theo nữa chứ.

— Hoa chi mà thơm ghê há.

Đó là thứ hoa nở trắng vào mỗi mùa hè. Hoa Ngân hương thơm nhẹ thoảng trong gió, hương thơm lẩn trong sương đêm ngàn ánh trăng, Hương thơm khiến ta nhớ tới một mái tóc hay một chuyện tình bạc bạc thuở niên thiếu. Quyên Quyên đem nhánh hoa cắm vào cái ly thủy tinh ngập nước đặt trên bàn học nhỏ. Đó là một bình hoa đầu tiên mà con bé có riêng một mình. Buổi tối khi ngủ con bé còn chui mũi trên nhánh hoa mấy lần và nhớ tới hai chữ *tuyệt vời* mà anh nó đã viết trong mẩu giấy lúc ban chiều.

Những nụ hoa Ngân sau một đêm, buổi sáng thức dậy đã nở đầy đủ những cánh. Cả một ngày Quyên tới lui thăm nhánh hoa của mình hoài, hôn nó hoài. Đến chiều, có lẽ qua một cơn gió nào lọt vào phòng, những cánh trắng nhỏ xíu lia nhau rơi rụng lá tả chung quanh bờ ly. Hương thơm còn vương lại một chút trên nhánh hoa tro lá rồi chết mất. Quyên cảm thấy buồn buồn. Đó là một sự tiếc nuối thành hình, đầu tiên.

Nguyễn Thị Quyên Quyên. Và nàng lớn lên. Mười tuổi nàng đã có những nét đẹp. Đẹp sững ở mắt nhìn. Có cậu con trai mới lớn nào đó tình cờ ngang cổng ngó vào, rồi dao động, rồi cuống quýt bước chân. Những bước chân làm quen với những bước chân và có thể có những

buổi chiều chẳng còn là tinh cờ, chàng sẽ tha thẩn đi lại ngoài cổng nhà người con gái nhỏ nhiều lần. Đi qua lại thôi, và chàng ngạc nhiên biết. Ủ, thi trên trời có mây. Nhưng là những dao động, những cuống quýt đầu, chàng mơ hồ thấy trong hơi thở mình sống có một câu thơ nào đó mà mình chưa viết ra được. Người ta sẽ chẩn bệnh cho chàng. Bệnh mới lớn, rồi tuyên bố rằng trái tim yêu dấu của chàng sắp bị thương. Bị thương xoàng thõi, thoát đầu tiên bệnh trạng nào cũng thế, thời gian nếu không là liều thuốc tự nhiên thì bắt buộc sẽ biến chứng. và thường là biến chứng, rồi bệnh trở thành trầm trọng. Nhưng bây giờ là khoảng thời gian trời đất xung quanh đây còn thanh tản lắm, còn hồn nhiên lắm. Lá cây không đâm làm những cơn mưa lớn, khẽ tung tung ngọn rồi khẽ lăn trên đất đùa nghịch với sỏi đá và tinh cờ hòn vào gót chân son của nàng, người con gái mười tuổi đang chơi lò cò trong sân với đám bạn.

Quyên Quyên tung hòn chàm lên cao cho rơi xuống giữa sân :

— Thôi không chơi nữa.

« Nhà cửa » gầy dựng được dăm ba cái tung hô hết, xóa mờ hết trên sân. Mấy nhở bạn ngồi mặt nhìn nhau, nhìn Quyên :

— Sao không chơi nữa, tôi phiêu bồ mà.

— Không thích chơi nữa là không thích chơi nữa.

— Khi không bỏ ngang xương hà.

— Lần sau nghỉ, cho Quyên chơi một mình Quyên.

Hai đứa bạn giận bỏ về, Quyên tha thẩn nhặt những ngọn lá rơi rụng trong sân xếp thành một xếp ngay ngắn đểm trong tay như đếm giấy bạc. Con bé ngồi trên ghế đu đưa đôi chân và chơi với mấy ngọn lá.

Sau đây là cuộc đối thoại tưởng tượng giữa lá và người :

— Lá ơi sao lá màu vàng, ai tô màu cho lá ?

— Lá màu vàng vì nắng màu vàng. Lá vàng vì có những buổi sáng và những buổi chiều.

— Rồi sao màu vàng mất đi, lá khô cong queo chết thành màu nâu. Lá ơi, tại sao rồi lá màu nâu ?

— Lá màu nâu bởi đất màu nâu. Lá chết là vì có những buổi sáng và những buổi chiều.

Quyên Quyên đứng tung hết đám lá gom trong tay, những ngọn lá vàng lại sống thêm một lần nữa đoạn đời sống chao trên không của nó, rồi yên nghỉ ở một mảnh nào đó đã dành cho mình. Đất là quê hương của muôn loài muôn vật. Đất là quê hương thân ái của sự chết và cũng là sự sống riêng của cỏ cây muôn đời. Những ngọn lá mai kia rồi

rữa mục, rồi tan biến, có bao giờ đợi hóa kiếp ? Quyên Quyên làm sao có thể hiều hơn thế, đời sống của một ngọn lá và những ước mơ của nó. Con bé đuổi bắt chiếc lá đang chao lượn trên không, tưởng rằng sẽ nắm được nó trong tay nhưng chiếc lá vô tình đã bay sang tận sân nhà bên cạnh.

— Mi khó thương ghê noi.

Quyên Quyên đứng ở bờ rào ngó qua, chiếc lá cài vào bụi ruối nhà chị Nhã Đoan nằm đó, ngoài tầm tay với của con bé. Tự nhiên Quyên Quyên có ý định phải bắt chiếc lá ấy bằng được. Bờ rào hoa giấy bây giờ đã đan kín kanh, gai to như những cái đinh dữ dằn. Cái thùng sắt tác phẩm nổi tiếng của anh Thái dạo nào bây giờ đã đổi dời vị trí, vì thời gian và vì thời tiết, nó không còn đứng ở chỗ cũ nữa. Cũng như anh Thái và chị Nhã Đoan, đã có những lối đi thênh thang khác của họ. Chiếc thùng sắt rỉ sét sau hai mùa mưa đã chim xuống đám cỏ hoang ở một xó xỉnh trong vườn cũ. Quyên đứng đó, vạch một đám lá ngó qua, sân nhà bên cạnh chợt có tiếng dép. Chị Nhã Đoan giật mình khi thấy đám lá bờ rào lay động, đứng sững. Một lúc sau người con gái mới lên tiếng :

— Anh hở ?

Quyên cười khúc khích, đính chính :

— Em mà, chị Nhã.

Người con gái reo lên : Quyên Quyên, và tiến sát lại bờ đậu :

— Chị đó Quyên ?

Quyên ló đầu qua :

— Chị nhặt cho em chiếc lá kia đi.

— Đâu ?

— Trên cây-con-voi ở đầu sân nhà chị đó.

— Chị vậy ?

Quyên không trả lời. Chiếc lá được chị Nhã Đoan nhặt trao cho theo lời yêu cầu.

— Sang đây chơi với chị đi.

— Em ngại ra cổng lắm, mẹ hay hỏi đi đâu vậy.

— Khỏi, ở đây này có lối qua nè.

Bờ rào thoát tiên là những hàng kẽm gai thưa. Sau đó vẫn còn những hàng kẽm gai nhưng đám hoa giấy đã «mặc áo» cho nó thành một bờ rào xanh lá đỏ hoe trông có vẻ hiền lành hơn, dễ thương hơn một sự ngăn chia giữa hai nhà. Bờ rào ấy Quyên Quyên không ngờ có một lỗ hổng lớn vừa một người chui qua. Người con trai láng giềng đã có tác phẩm đặc biệt này từ bao giờ không ai biết. Chàng đã qua thăm

nhang bằng lối «thơ mộng» này và cũng rất có thể là nàng một lần khác. (Các ông cụ bà cụ biết hẳn là phiền trách lầm. Nhưng bất quá thì cũng như các ông cụ bà cụ của thuở nào đã phiền trách nhà nho Tô Nhữ. Rồi thi thời nào cũng có những Kiều giả bộ rời trâm, có những Kiều xé rò sang thăm người bạn láng giềng để ngâm nga «tao đàn» hoặc bàn chuyện văn nghệ. Và thời nào thì cũng đầy rẫy những thư sinh Kim Trọng giỏi tán tỉnh và khôn lanh như những con sói trẻ. Họ héto lên rằng : Thời của chúng ta và họ sống tung tuồng trẻ của họ lên trời. Nghĩa là thời mà tình yêu đứng hàng đầu, quan trọng đến nỗi có thể ngậm độc được rồi chết lẩn quay ra không thiết gì khác. Thời của Roméo và Juliette, chẳng hạn. Thời của Quốc Thái và Nhã Đoan, chẳng hạn.

Chị Nhã Đoan kéo tấm phên tre bình phong về một bên cho Quyên Quyên chui qua :

— Hồi nãy chị giật mình tưởng anh Thái chứ.

Quyên Quyên vuốt tóc, cười cười :

— Em vừa làm con chó con hở chị, con chó con chui qua hàng rào.

— Vào đây chơi với chị.

Chị Nhã Đoan định lôi Quyên vào nhà nhưng Quyên đòi ngồi ngoài sân.

— Chị đang làm gì vậy ?

— Móc cái khăn bàn nhưng mỏi mắt quá phải bỏ dở. Chị có cái này để dành cho Quyên đây.

Một miếng bánh flanc vàng mới nhìn thấy đã thơm nức, Quyên đón lấy đĩa bánh và chiếc muỗng nhỏ phải dấu một sự nuốt nước bọt ngay khi đó. Nhưng con bé ăn rất tự nhiên và rất tận tình, lòng đĩa sạch nhẵn, không còn sót lại dù một cặn nước đường.

— Bánh của chị ngon quá.

— Lần nào Quyên cũng khen ngon.

— Thật chứ bộ.

— Hết rồi đừng có nịnh.

— Thị đê dành lần sau.

— Lần sau chị sẽ làm cho em một lượt bốn chiếc cho em ăn phát ngán luôn.

— Bao giờ chị định làm, nhớ cho em sang xem với nha.

— Xem làm bánh ăn bánh mất ngon.

— Nhưng em muốn học mà.

— Cũng được. Nhưng em biết làm bánh ga-tô chưa ?

(còn tiếp)



TRÊN NGỌN
TÌNH SẦU
TÔN NỮ THU DUNG

Đó không phải là một thứ tình yêu nồng nàn, đó không phải là một thứ hạnh phúc mật ngọt. Tình yêu, hạnh phúc, đỗ vỡ, đau thương, chua xót... những thứ ấy làm nên thơ, nên nhạc.

Buổi tối ướt xối xả với cơn mưa đầu mùa hạ. Buổi tối với tiếng hát không thoát khỏi bốn bức tường câm. Ngoài trời mưa man, tay vuốt mặt không cùng. Hồi người còn lang thang đâu đó, hồi người lạc lõng trong mưa có cô độc như *bầy sẻ cũ hom hem* về ngủ muộn. Chiều trên mái xám, chiều ngã màu rêu xanh mà người vẫn chưa về trên dòng sông tối lỗi. Dòng sông tội lỗi. Tội lỗi từ thâm tâm, từ linh hồn chúng ta hay tội lỗi từ thời nguyên sơ nào do Adom — Eva để lại...

Tình yêu cũng băng hoàng như nỗi chết, tình yêu cũng cay nghiệt như cơn tuyệt vọng không cùng.

*Tôi nghe hắt hủi từ mắt em ngọt tanh
Mỗi thâm khờ từ thuở định hôn người*

Tình yêu không còn là một thứ tình được thánh hóa mội chút lâng nào đó trong đôi mắt em có phải báo hiệu cho một vỡ tan không bao giờ hàn gắn? Còn đâu những ánh nhìn rộn ràng thuở trước? Kép mắt đi em, quay lưng đi em còn hờn nhìn tôi ngọt tanh. Cho môi tôi thâm khờ từ thuở định hôn người, hôn em. Chao ôi, tội lỗi đã đầy đầy trong hồn khiến đôi môi trở màu bội bạc. Chao ôi, tình yêu nồng một thoáng đã vội vàng vỗ cánh bay đi.

Ngày tháng hạ khi không mà trở rét...

Khi người về bốn mùa toàn là mùa đông, chu kỳ, ngày tháng dường như không còn nữa. Khi không, tự nhiên, không dung, đột ngột, bỗng nhiên... Không chữ nào tuyệt vời bằng chữ *khi không*, nhẹ nhàng và dễ

thương quá đỗi. Hai chữ mang âm hưởng của một sự thay đổi bất ngờ, xảy ra rồi mà ta vẫn còn băng hoàng, ngạc ngác...

Sao khi không người ngoảnh mặt kiêu sa.

Một lần nữa, chữ *khi không* được lập lại, có phải đó là lời trách móc nhẹ nhàng nhưng rất là chua xót, mỉa mai. *Sao khi không người ngoảnh mặt kiêu sa.* Tiếng thở than chùng xuống ở những notes trầm trầm âm điệu; tiếng thở than kẽ kẽ không đề gọi về một người tình phụ bạc, không đề niu kéo một cuộc tình đã mất hút với xa mà chỉ là một nhắc nhở âm thầm, đủ làm tê buốt trái tim. Một thời nào đó ta đã là của nhau, một thời nào đó tình yêu ngát đầy mộng tưởng. Hồi người tình phụ bạc, hồi người tình mau quên, thôi hãy lắng nghe tiếng chiều đi qua ký ức. Thuở *chân em còn rút âm thưa* tìm đến ta trong những lần hò hẹn. Thuở *lời em còn ru* cho trời xuống thật gần, ru cho hồn tôi yên ngủ, cho linh hồn nhập vào tình yêu, vào mắt môi và hóa thân khôi nhạt, lan mắt *trên đỉnh ngọn tình sầu*. Thuở ấy, cơn mơ yêu mị lắng đọng quanh đời. Và tình yêu, loài người đều đại khờ như nhau cả, đều là những con thiêu thân lao đầu vào đèn sáng mặc dầu biết rõ sẽ chấm dứt một kiếp phù du.

Còn để buồn tự tử giữa đêm sương.

Tại sao tự tử? Đó là một trạng thái khủng hoảng vô cùng. Tự tử khi tuyệt vọng chán chường, khi không còn chi trên đời này quyến rũ. *Con để mèn xưa đã mòn môi réo gọi tình sầu.*

*Có con để mèn
Khóc trong đêm khuya
Mãi gọi tình sầu
Nên gầy xác xơ...*

Khi tình yêu không còn là chất liệu ngọt ngào cho nồng môi, ngát mắt, khi tình yêu chỉ làm môi thâm khờ và mắt ngọt tanh thì tình yêu — đúng hơn là độc dược — đã tàn phá tâm hồn. Cái chết không cứu vãn được gì, cái chết không giải quyết được gì. Nhưng bấy giờ cái chết là một phương thức lảng quên tuyệt vời hơn hết. Một vùng cỏ xanh làm mè chôn con để buồn tự tử. Một khoảng hư vô hiu quạnh cho người trút bỏ mọi phiền muộn, đau thương.

Bầy sẻ cũ cũng qua đời lặng lẽ.

Tất cả đều chết, đã chết. Không, đã ngủ yên, lặng lờ trong năm tháng không có cái gì báo hiệu sắp hồi sinh.

Tình yêu đã mất bóng như hương tóc người xưa ngùi ngùi yêu dấu. Tình yêu thản nhiên ngoảnh mặt ...

Người ơi, nhớ nhung từ đây ; người ơi, chia tay từ đây và cũng
lặng quên từ đây. Thôi ta quay về trả cho người một thời rộn ràng bay
nhảy. Hạnh phúc ta đã cạn khô theo dòng nước.

Em ở đó bờ sông còn ấm cát

Con sông tình vỗ mãi một ám quên

Bờ sông còn ấm cát, cuộc tình còn nóng con tim, môi hồng chưa
mờ vết nhớ. Vậy mà đành vỗ mãi một ám quên, vỗ mãi một ám quên...
Có quên được không hở người, hở ta ? Có quên được không một tình
yêu mới vừa vuột mất, có quên được không một hạnh phúc sầu muộn
trưởng như chất ngất lịm hồn.

Tình yêu là viên thuốc đắng, mới ngậm vào đã nồng mắt, cay môi.

Đời sống là nỗi chết dài khi tình yêu đã đến bên bờ tuyệt vọng.
Đó, thơ Du Tử Lê và nhạc Từ Công Phụng.

Một thời để yêu và một thời để chết. Đâu còn thời nào cho ta dừng
tặng mà hoài hoài nuối tiếc chiếc bóng âm u.

Thơ và nhạc nuôi dưỡng tình yêu. Nhưng tình yêu là chất liệu
tối cần để duy trì thơ và nhạc.

TÔN NỮ THU DUNG

PHÁT HÀNH VÀO MÙA TỰU TRƯỜNG 73—74

THƠ CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG YÊU NHAU



LÂM VI THỦY

N

NGÀY THÁNG TRẮNG

T

SỢI TÓC DÀI

Người đàn bà không che dấu những giọt nước mắt lăn trên đôi
mà gầy gò. Da đã xếp nếp trên vàng trán rộng, bên hai đồi má, ở khoe
mỏi. Người đàn bà thốn thức. Những giọt nước mắt già nua ấy đã rơi
trên trái tim của người thiếu nữ. Sự lạnh giá nào chợt đến, thâm sâu
tàn đáy lòng nàng đầy lên khoe mắt những giọt nước mặn nồng tra ra
vì một kẻ vắng mặt.

— Tôi chỉ còn mong nhờ ở cô. Hy vọng ở cô có thể nói cho nó
trở về. Đứa con lang bạt. Đứa con bóp chết sức sống của mẹ già mà
không ăn năn hối tiếc.

— Cháu sẽ cố gắng. Nhưng cháu cũng không dám tin tưởng ở mình
vì anh ấy không còn nghĩ đến cháu như trước nữa. Sự ra đi của anh
đã xác nhận rõ vị trí của cháu trong đời anh ấy. Nhưng cháu hứa
sẽ cố gắng hết sức cháu.

— Từ lúc nó ra đi, không đêm nào tôi có thể ngủ được. Đêm nào
tôi cũng cầu nguyện cho nó trở về, rồi thi với bệnh tinh của nó, tôi
sẽ ra công chữa chạy. Xưa nó vẫn yêu thương tôi trên mọi sự, nay
theo chúng bạn, sa vào « cái thứ đó », nó không còn nghĩ đến ai nữa.
Tôi chỉ có một mình nó. Tôi chiều nó quá đỗi mỉm nén nồng nỗi này.
Nếu cô vẫn còn nghĩ đến nó, xin cô hãy thương đời nó mà cứu
giúp cho nó.

Người thiếu nữ cắn nhẹ môi.

— Cháu hứa sẽ hết lòng.

Đêm mênh mông trên bước chân trở về của nàng. Trong tâm hồn

nàng như có nhiều cánh cửa đã mở rộng. Gió qua bốn bề mang theo giá buốt. Và dòng đưa tâm hồn nàng như gió đã dòng đưa một giây từ mỏng manh.

Trước mắt nàng hình ảnh người thanh niên hiện ra rõ ràng với dáng cao, gầy. Đôi môi cong cong thắm đỏ. Đôi mắt hóm hỉnh và nụ cười tươi. Màu xanh nước biển của vải áo chemise người thanh niên thường mặc. Có khi là áo trắng, trông chàng còn như là một học sinh trung học ngày thơ hiền lành. Người thanh niên dễ thương ấy đã gõ nhẹ lên cánh cửa tim nàng và treo hình chàng đầy trong mấy ngàn tim của người thiếu nữ.

Cũng như chàng đã mở rộng trái tim chàng nồng nhiệt đón bước chân nàng qua. Giờ đây, chàng đã rũ bỏ tất cả, ra đi, làm kẻ lang thang không gia đình, không người yêu dấu. Không gì hơn những ảo tưởng chàng nuôi, dù một ngày những ảo tưởng ấy rụng xuống chàng chàng còn lại gì ngoài đời khổ khốn khổ đen tối của chàng ra.

Khi trở về nhà trong xó tối dễ thương của nàng. Những hoa cúc nhỏ đặt ở cửa sổ gần giường nàng nhẹ rung những cánh mỏng như chia sót cùng nàng những đớn đau nàng gặp phải. Đôi mắt đẹp trên gương đã mỉm cười cùng nàng và như đang thi thảm cùng nàng những lời nàng đã ghi trên mảnh giấy nhỏ dán bên dưới hình đôi mắt. — «L'espoir fait vivre; l'attente fait mourir» — Ở người thiếu nữ lắp bằng cát người bạn nhỏ đã tặng ngày nào đang «nói» trong đôi mắt những lời thảm — «Hãy thấp sáng đèn tình yêu bằng cuộc sống của người». Những nhân vật thân yêu quanh nàng đều đang chia sẻ cùng nàng niềm đau âm thảm nàng phải gánh chịu. — «Tôi sẽ làm được gì cho anh ấy?». Người thiếu nữ ngồi dựa lưng vào tường trong thế giới nhỏ bé lặng im của nàng. Thót nhiên nàng thấy cần phải rút bỏ gánh nặng đang đè lên tâm hồn nàng. Chơi một khúc nhạc giữa đêm khuya. Những âm thanh trong vắt rót xuống lòng nàng sự cô quạnh lạnh lùng. Máu không nhỏ trên mười đầu ngón tay, nhưng những giọt lệ đã ướt đầm đìa trên đôi mắt. Nhạc cũng không cứu vớt hay giải thoát được gì hơn là đào sâu những thương đau sẵn có. Trả đòn lại cho sự lặng im. Trả âm thanh cho những giọng nhạc cổ tích.

Khi đắm chìm trong sự tịch mịch, nàng lại sợ hãi và cảm thấy cần có một ai chia sẻ cùng mình những gì nàng đang cảm thấy. Mở nút radio tiếng hát của người ca sĩ nổi tiếng ở bên kia bờ đại dương thi thảm rên siết... « Il ne faut pas pleurer, Je pars mais je reviendrai... ». Chàng trở về như người ra đi sẽ trở về trong câu hát? Bằng cách nào trong một vấn đề quá tế nhị và sâu sắc, em có thể dùng để khuyên anh nghĩ lại và trở về cuộc sống bình thường như đời sống của bao nhiêu người khác? Nói với anh rằng em đã đặt tất cả nghĩ

vào tay anh, thì điều ấy anh đã biết, anh vẫn ra đi, vẫn đã chia tay anh một đời sống cách biệt khác. Khuyên anh nghĩ đến mẹ già? Khuyên anh nghĩ đến chữ nghĩa? Khuyên anh nghĩ đến việc làm? Voi thư ấy anh đều đã biết và đều vất bỏ lại sau lưng. Đời sống, đôi khi cũng thật rỗng không để chẳng biết có gì cao cả hơn để hưởng tên. Hoặc là quá cao xa để không thể với đến. Giữa thiên đường và địa ngục chỉ có mỗi trần gian này thôi sao? và khi không với thấu thiên đường, chiếc bỏ trần gian là khi rời xuống địa ngục? Như vậy em sẽ nói gì để anh nghe theo?

Vui mặt trong gối, hình dung đến chàng giờ này đang lang thang đâu đó trong thành phố, một thành phố bé nhỏ, nhưng chàng có những chỗ ăn dấu kín đáo mà nàng thì không có đủ hiểu biết để tìm ra — «Đời sống tôi như con chim được nuôi lớn trong lồng làm sao tôi có thể biết được gì ngoài những chấn song ra, ngoài những thức ăn và những khuôn mặt quen thuộc giới hạn ra.»

«Cũng như đời sống của anh, em mãi mãi sẽ vẫn chỉ là kẻ lạ xa bay có chàng là những hiểu biết mơ hồ mà em khó có thể khám phá ra hết những gì ăn dấu trong trí óc và con tim anh.»

«Chỗ cho nó trong gia đình không ai dám đụng đến. Phòng sáng sủa rộng rãi. Giường nệm phẳng êm. Nó không chịu ở. Nó đi theo đám bạn bè rong chơi hoang đàng. Biết bao nhiêu đêm tôi chờ cửa, nhưng không đêm nào nó trở về. Có lẽ nó sẽ trở về một ngày tôi đã tàn hơi kiệt sức vì mỏi mòn đợi chờ nó. Có điều tôi biết là nó còn nghĩ đến cô. Trước hôm ra đi, nó còn ngồi lại sửa đổi đôi ba nét trên bức hình nó vẽ cô, xong rồi cuộn đem theo. Vì vậy mà tôi chỉ còn biết hy vọng rằng nó có thể sẽ nghe lời cô khuyên nhủ...»

Ma quỷ đã cám dỗ chàng tự thiêu thân mình bằng những hương khói đắng cay. Vẽ vời cho chàng những bóng hạnh phúc hão huyền còn mông man hơn những chiếc bóng mờ.

Đêm sâu như đời của người khốn khổ. Người thiếu nữ bật kêu lên tiếng khẩn thiết, ôi Chúa cao cả ngự trị trong nhà kẻ có đạo mà con đang cù ngụ, xin Chúa cho con có đủ khôn ngoan để giữ chàng lại bên bờ vực thảm này, và xin Chúa soi sáng trí óc chàng để chàng nhìn thấy đời ngay trở lại cuộc sống bình thường hợp đạo lý như bao nhiêu người bình thường khác.

Chương trình âm nhạc chấm dứt. Sự im lặng thảm hơn và sadder nè hơn trước. Hai con mắt mở lớn trong đêm tối nhưng không tìm thấy một câu trả lời nào trên đỉnh màn trắng xóa.

(xem tiếp trang 61)



TRONG THỊNH LẶNG

THÙY CHÂU

Một hôm tôi hỏi Hồng về cái thành phố ở trên cao mà em đã gửi lại suốt đoạn đời ấu thơ, nơi ngày xưa tôi cũng đã đi qua và đôi ngày cũng ở đó. Hồng trả lời tôi. Anh Phương có biết những «buổi chiều quanh năm mùa Đông» không. Thời ấy em mềm và nhẹ như tờ giấy. Bây giờ sau hai năm ở phố lớn này em mệt quá. Tôi cười, khaya mệt que diêm đốt thuốc. Thế Hồng có thấy anh cũng mệt lắm không. Hồng cười đầu. Điều đó với em khó đoán quá. Em làm gì nhận xét nỗi anh Phương. Tôi bỗng suy tư vơ vẫn gì đâu, song đứng dậy cầm đàn ra bao lơn. Hồng cũng theo. Tôi gảy đàn thật nhẹ, tiếng đàn xa xôi mỏng dẽ. Hồng hát một tình khúc nghe quen... «làm sao em biết mưa ngoài sông bay, lời ca anh nhỏ tình yêu anh... đầy». Tôi cười, nói sao Hồng lại sửa đổi lời của nhạc sĩ. Tại em quên, quên rồi hát đại vào. Có tiếng leo nhèo ở dưới sân, một lát chị Hiền, Hà... chạy lên. Hà nghông nghênh—Anh Phương hứa coi chừ ký cho em, răng mà anh cứ trốn hoài... Tôi cười ngoan—Đi đâu về mà diện thế. Hà cúi mặt e thẹn. Từ đó tôi biết. Tôi bắt đầu mang ơn lớn với gia đình Hà, trong nỗi cô đơn và quá nhiều phiền muộn hằng đồng đầy, tháng năm bị vướng vất buồn đời bốn chị em nàng đã cho tôi một niềm vui lớn quá. Dù sao tôi cũng là người, bởi thế một không gian tinh thần làm chân mồi tôi đi về sao không dừng nhẹ quá.

Mùa mưa rồi đó. Thành phố hạ tuần và tôi, trở về lúc nửa đêm. Khuya, khuya lắm. Đèn sáng mong manh hòa hợp những tường vôi loang vàng. Tôi tưởng như tay trần màu da Lan đêm nào do vẩy vẩy: «Về nghe». Một que diêm sáng rực, điều thuốc trên môi, thật đắng, thật cay. Ba năm qua vịt quá. Còn nhớ? Còn thương? Thưa hai mươi ở lại sau lưng. Em mươi sáu gầy mềm dáng ngọc. Em không phấn son. Đó là em ngày xưa. Em bây giờ mù mịt hả em. Và cũng một mùa xuân có quanh xoáy buồn, buồn đã qua hay đang qua đó nỉ.

Hồng nói với tôi. Anh Phương gầy như một que diêm. Tôi cười bảo rằng. Thi tâm tư anh, hồn anh lớn mập. Làm sao anh mập nỗi. Hồng

đi. Tư tưởng gàn dở ấy sẽ đưa anh tới đỉnh cao của nỗi buồn. Cười, nói đùa đấy, anh chỉ muốn là một người thường, rất mà thôi.

Hà dài các, cung cách dịu dàng hỏi tôi. Bản nhạc «Em Bên Kia Đời» viết cho ai, trong không, thời gian nào, hờ anh Phương? Tôi cúi trong dáng ưu tư, chị Hiền đưa tôi một ly nho tim, tim như màu biến phai mươi ngoài cửa chị, chị cười — uống đi Phương. Trứ Hà níu áo tôi — Trả lời đi «lá khô». Tôi có tên «lá khô» do tên đặt. Tôi uống một ngụm nho tim, chậm thuốc, cùng với khói tôi nói viết cho những người con gái tuyệt vời, viết lúc thấy buồn quá, khi đang đứng trên đồi Yu. 85 Đức Lập... tim đường lên mây. Anh đã đi trên mây bao giờ chưa. Bao giờ anh chết. Chị Hiền nhanh Khiếp. Hồng cũng nhúi mày. Anh Phương nói kỳ...

Tôi nhớ ngày còn trên Pleiku, một buổi tối mùa Đông lạnh cầm Thụy ngồi ở cà phê Thiên Lý. Thụy nói mày thích nơi nào nhất cao nguyên này vào mùa đông? Tôi co ro trong áo ấm nhung huyền khỏi thuốc lên cao — Đang tim. Còn mày? Mắt Thụy chợt sập buồn ngồi nghiêng kẽm kiệu một tí. Thụy nói. Tao ấy mà, ở đâu rồi thế. Đời mà. Tao thích cõi chết.

Sau đó. Có một lúc ngày buồn, tôi mới mong manh hiểu rằng Thụy không. Ở đó người ta sẽ không buồn không vui, không lo, không nghĩ hành, trước đoạt. Hình như có nhiều lần tôi ước thế.

Thời gian mới đây tôi phát giác thấy có nhiều ngày quên hút con gái tên Lan trong trí nhớ. Bữa nay thì tôi đã không xác định còn nhớ em không. Tôi bối rối, bởi thế tôi đẹp bỏ đi, bắt đầu nghĩ chuyện khác. Tôi có hèn yếu lắm không?

Nếu người ta bảo xa nhau để còn nhớ nhau đẹp mãi. Thi tôi bảo quên nhau đi để bắt chợt ngày xa xôi nào gặp nhau mà cuống cuồng chắc sẽ đẹp lắm.

Bây giờ với bốn chị em H. và tháng ngày thật thà hiền thực. Nếu phải hạnh phúc là bởi mến nhau, vui nhau với và im lặng thì tôi sẽ cố giữ im lặng đã và đang có cho đến ngày chúng tôi có riêng những miền đời rất lạ lùng nhau.

THÙY CHÂU



CÒN
MỘT ĐỜI
ĐỀ
XA NHAU

— Hắn có nét mặt của người mang mộng lớn.

— Là ra làm sao ?

— Nóng thế. Hãy kiên nhẫn nghe tao tiếp. Hắn có nét của người mang nhiều mộng lớn, nhưng mộng không thành, lúc nhìn lại thấy làng mạc sự.

— Là ra làm sao ? Mày xuống giọng như cải lương không bằng.

— Mày thông minh mà. Đó là một người cô đơn trong trời đất đứng vững với cuộc đời.

Thực nhăn mặt :

— Thôi dẹp đi, tao hết muốn nghe. Đạo này mày mơ mộng và tưởng gör.

Viên cười bâng quơ :

— Gi mà mơ mộng, lý tưởng ! Mày muốn nghe, tao nói. Mày kinh dẹp, tao thôi. Nhưng tao nói điều đáng nói thì tao không thời điều mà bảo thôi được.

Thực ngạc nhiên nhìn bạn :

— O, con nhỏ này là thật.

Viên im lặng tựa nhìn ra đường. Nàng xé buồn như dời lui. Tôi lạ lẫm sao ? Bộ tôi lạ lùng khi gặp lại hắn ! Sáu năm hắn bỏ rồi trở về. Im lặng như chiếc lá. Sáu năm, đã có vẻ như người tình mộng. Điều này làm hắn như gần tôi tí chút. Trước thì không. Thời mộng quen nhau chúng tôi (sao lại chúng tôi nhỉ?) chỉ có những câu nói bâng quơ. Những lần nhìn thấy nhau bên kia lớp học; ngoài đường phố. Hình như lầm lúc tôi thấy tôi đợi chờ hắn bày tỏ một điều gì đó

nhưng hắn vẫn thản nhiên xem tôi như những người quen biết khác. Có đôi mắt không làm xao xuyến được ai. Mắt xa vời, nhìn không nhìn gì cả. Môi khép hờ, buồn chán. Ngoài ra không có gì đặc biệt gọi là quyền rũ hay làm rung động. Mặt đầy đặn, lạnh lùng. Trán gồ, kiêu hãnh và bướng bỉnh. Thế nhưng tôi chú ý đến điều nào ? Trước hắn ở đây, không làm nên tích sự gì. Đi một dạo rồi cũng vậy. Nhưng điều này có quan hệ không ? Hắn còn trẻ như tôi. Còn sống còn một đời dài để làm một cái gì đó. Không có lúc nào để bảo rằng hay muộn. Tôi có bào chữa cho hắn không ? Dĩ nhiên là tôi thiên高地厚. Gặp lại, trả lời cho sự vui mừng của tôi hắn nói : Ngày giờ tôi thấy rõ mình chỉ là kẻ bất tài thôi Viên à. Tôi pha trò : trông anh giống chàng thi sĩ chưa gặp thời. Cả hai đứa đều cười, khi nói câu đó, tôi nghĩ đến Nam với Thực. Nam làm thơ vì Thực, Nam hoạt động văn nghệ vì Thực. Hắn cũng tên Nam. Hình như cũng có làm thơ.

Viên khép hớt một cánh cửa, ngăn nắng vàng lại phía bên kia rồi trở lại ngồi xuống cạnh Thực. Bất chợt nàng bắt gặp trong mắt Thực những dòng tưởng nhớ mênh mông. Nàng cười khẽ, nắm lấy một lọn tóc đen nhánh của Thực trong tay và hỏi :

— Nhớ Nam ?

Thực bàng hoàng một chút :

— Ủ.

— Thấy không. Tôi đi guốc trong bụng cô rồi cô-giáo-suốt-đời mộng ạ.

Thực gỡ tóc ra khỏi tay Viên :

— Nói có vẻ trầm trọng thế ? Sự tôi không có đủ bản lãnh để mơ suốt đời như cô đó thôi.

— Hại gì không nhỉ ?

— Ai biết. Nhưng hình như thỉnh thoảng nên mơ mộng một chút cho dễ thở. Mơ mộng triền miên chắc sẽ hụt chân.

Viên đáp nhẹ :

— Hụt chân vì mơ mộng ? Nên lầm chứ.

Thực im lặng. Một lát nàng hỏi :

— Hắn tên gì ?

— Nam.

— Không trùng họ chứ.

Viên cười :

— Dĩ nhiên.

— Mang tên Nam tốt số nhỉ.

— Kiêu hãnh rồi đó, bạn.

— Những người không có chút kiêu hãnh nào trong máu là những người luôn luôn cúi xuống.

— Nam của Thực có không ?

— Có, cả bầu kiệu hanh trong người.

— Ghê vậy coi chừng đó. Còn liên lạc với nhau đều không ?

Thực lắc đầu. Đã lâu, kể từ lúc Nam báo tin sẽ về nhưng không về, Năm sáu tờ thư gửi đi, như đi vào khoảng hư vô, không một lời vọng vọng lại. Nam có thay đổi địa chỉ cũng cho tôi biết lẽ nào không. Hay Nam đã... Điều này lôi không dám nghĩ đến và chắc chắn không bao giờ xảy ra. Đôi khi đi ngang bến xe, tôi muốn trèo lên một chỗ ngồi để đến với chàng. Nhưng tôi không thể liều lĩnh được. Đời sống có trăm thứ buộc ràng, níu giữ tôi ở lại thành phố này. Thành phố nhỏ như bùn tay và xấu như đồng đất khô, nứt nẻ.

Còn tôi trong đời sống, tôi là kẻ vô hồn trôi xuống trời lên. Trong cuộc tình tôi phó mặc Nam dẫn dắt. Có Nam hay không, vẫn không thay đổi được gì. Tôi không tìm được những mồi mê trong tình yêu. Điều này thi Nam hiêu. Có điều xa nhau tôi nhớ chàng quay quắt.

Hay tôi có một tâm hồn khô lạnh, một quả tim mất cảm hứng với đời sống này rồi. Hình như sinh ra và lớn lên là đây mình vào một chuyến đi dài hạn, tệ nhất. Đi mãi, đi hoài cho đến giờ kiệt sức. Ngã xuống bình yên, chấm hết mình.

Ai cũng bảo tôi thờ ơ với mọi sự. Ba mẹ, chị Tố, anh Khuyển, Viên... Tôi thờ ơ, tôi ngần ngại ngơ ngợ, tôi ngáo ộp. Tôi là kẻ hững hờ với chính bản thân. Ai cũng bảo tôi lạ như bước trong giấc chiêm bao đầy. Dò dẫm những phần đường mơ hồ, đã lắp. Nhưng tôi thấy tôi dò tim gì đâu. Tôi thấy tôi như phiến bông gòn trắng, phiêu hốt, lẳng lặng trên thế gian khốn nạn này.

Có lẽ tôi sai nhịp trong cuộc hòa tấu chói tai của đời sống.

Viên hát khẽ trong tóc Thực... «Tôi đang mơ giấc mộng dài, dừng lay tôi nhẹ cuộc đời chung quanh...» Cả bài hát dài. Viên chỉ thuộc hai câu. Hat đi hát lại đến phát ngấy cái tâm sự xám xanh của nàng. Hat đê khôi phải im lặng như Thực.

Thực đến kệ sách rút một tập thơ ra đọc những đoạn bất ngờ lật phai. Nàng cố gắng quan tâm vào việc này để không nghĩ ngợi quanh quất. Thật ra thuở trước nàng rất mê nhạc yêu thơ. Thơ, nàng có rất nhiều. Từ những thi nhân trước đến các tác giả bây giờ. Đọc rồi nhớ, rồi quên. Có một dạo, Thực khám phá ra thơ không bay cao như nàng tưởng. Và Thực buồn vỡ hạn. Nàng buồn như chưa từng kề từ khám phá đó. Những người làm thơ đã được Thực dành cho một chỗ cao nhất trong tâm hồn nàng. Một chỗ tách riêng, biệt lập. Giờ thì chỗ cao nhất đó mất rồi. Họ, đối với Thực, không còn là sừng sững bóng lớn. Nàng

hiểu tại sao họ có bấy nhiêu điều cứ nói từ thế kỷ này sang thế khác mà không cạn mòn, tro trân.

Viên ngồi nghĩ vẫn vơ, một lát Thực gấp sách lại trả về chỗ cũ và

— Xuống phố với tao không ?

Viên lắc đầu :

— Tao phải giữ nhà.

— Ủ nhỉ. Thôi tao về.

— Về làm gì ? Ở lại chơi với tao.

— Đề may một mình cho dễ mơ mộng.

Rời nhà Viên, Thực vào thu thân trong quán vắng, ở một con đường tĩnh có được vài bóng cây. Chỗ nàng với Viên thường đến. Có Nam, chỉ một lần thôi xa lăm. Chỉ một lần thôi và chẳng bao giờ nữa, sao ! Bỗng dung Thực thấy mình bi quan hết sức. Trong quán có vài đứa con trai trạc tuổi Thực. Nhìn Thực và nói với nhau điều gì. Bọn họ nghĩ xấu nàng chàng ? Mặc kệ. Thực hớp một ngụm cà phê nóng. Mùi cà phê thơm lừng. Nàng nghĩ có thêm một điều thuốc chắc thư vị. Nhưng có thêm một điều thuốc chắc sẽ giống Nam. Lại Nam. Thời bấy im đi nhé. Chỗ này tôi ngồi với anh một lần và co ro nhiều lần khác. Đây là chỗ quen thuộc của tôi mỗi lần ra phố. Ghé lại, ngồi uống và nhớ về. Mỗi ngày qua, với tôi mỗi hồi tưởng xót xa. Mỗi ngày qua với tôi, một quãng cách hút hơi thêm vào, nối dài giữa tôi bây giờ với tôi ngày cũ. Biết rằng tiếc nhớ cũng không làm gì được. Nhưng nàng, chẳng phải là để nghĩ đi, nghĩ lại ; nhớ tới, nhớ lui hay sao ?

Quê tôi là nơi mà các vần thi sĩ không thèm nói đến trong tác phẩm của họ. Một quản lý cuối cùng trong một tỉnh cuối cùng trên bản đồ Việt Nam. Tôi chỉ sống ở đó đến ngày vừa có chút trí nhớ để ghi nhận một cách mơ hồ nơi mình sinh ra. Tôi phải theo gia đình ra tỉnh vì công việc làm ăn của ba mẹ. Mang máng nhớ lúc đi, căn nhà lo bán được đội ba nghìn, và con mèo mướp bằng tuổi tôi, bà ngoại cũng cần thận bò vào bao đêm theo. Trí nhớ tôi chỉ ghi nhận rõ ràng nơi tôi ở sau này. Từ ven con sông cắt đôi thành phố, tôi đã lớn lên. Đã rửa sạch mùi bùn đất quê mùa thuở còn bé nhỏ. Tỉnh ly hai mùa mưa nắng. Mưa thì mưa đến thiu chảy mấy con đường. Nắng nứt da, bể phổi.

Thực đứng lên đi ra ngoài. Đầu óc nàng căng trong nắng xé. Nắng chói như mắng xả vào mặt.

Đường phố chính cách một năm còn lởm chởm ồ gà. Ghé một cửa tiệm bán sách báo hỏi mua một vài quyển sách. Không có. Chưa về. Mua một tạp chí Nam thường gửi bài đăng. Không có thơ chàng. Dùa con gái quen ngồi trông cửa hàng nói hôm nay hình như chị bệnh. Bệnh gì nhỉ ? Thực cười vu vơ, chắc tại nắng quá đi thôi.

Qua con sông nhỏ đục ngầu phù sa đò thưa người. Thực ~~nhiều~~^{nhìn} dòng nước thấy đầu óc dịa lại. Nhưng nước dơ thế kia có rửa sạch gì không. Niên khóa tới chắc Thực sẽ xin đổi đi một nơi nào khác. Một chỗ nào, Hay ở đâu cũng vẫn là nơi chôn lấp đời mình. Thuở còn đi học, cũng qua với Nam trên đò này Thực hỏi sao không viết vào. Nam hỏi: viết gì? Thực nói: Về thành phố này. Nam cười: Đó là việc làm của những người siêng nàng cần mẫn. Kẻ nào lười, làm thơ. Thực không được siêng nàng cần mẫn cho lắm, nhưng nàng có ý định viết. Có điều mấy năm qua, mãi loay hoay với sách vở, loay hoay tạo dựng đời mình nên quên mất, Thực nghĩ hay là ta thử xem. Biết đâu đó chẳng phải là một lối thoát như Nam đã chọn: làm thơ.

Đã chiều. Không biết từ lúc nào. Thực yêu khoảng thời gian nhạt này đồng thời cũng sợ nó ghê gớm. Đó là giờ phút bắt gặp mình lè loi, nằm giữa vỏ cung. Năm, lảng đọng và tan chảy. Năm, bùi ngùi và hụt hắng mênh mông. Đó là giờ phút thấy mình như hồn ma đi lang thang trên những vùng đất mơ hồ lạ lẫm. Mở rộng mắt, mở toang lòng.

Chỉ còn mẹ Thực ở nhà. Nghe hỏi, nàng mới nhớ đã quên mua vải món đồ mẹ dặn.

Có tiếng sáo cát lên âm âm trong lòng phố. Múa lượn trên các mái nhà. Chờn vờn bên tai. Tiếng xưa. Chiều nào cũng Tiếng xưa rồi thôi. Không gì khác. Đó là tiếng trác của anh chàng trạc tuổi Thực ở cách mươi căn nhà. Lang thang, trôi dạt đâu đó mấy năm nay trong quân ngũ. Trước, học chung trường Thực có nghe. Tiếng sáo không điều luyện nhưng buồn. Nay, tiếng sáo có phong thái ngậm ngùi, hối tiếc. Tiếng xưa. Tiếng xưa hay tiếng thở dài. Thực bịt tai lại. Bài nhạc dùi. Thực bỏ ra. Hắn muốn nói gì với ai? Sao chiều nào cũng Tiếng xưa hết. Chiều nào cũng kêu gọi dĩ vãng. Chiều hồn quá khứ.

- Hình như con sắp bệnh hở Thực?
- Bệnh gì đâu, mẹ. Thực mím cười khi thấy vẻ lo âu của mẹ.
- Sao mặt con thâm quát.
- Thế mẹ không nghe à. Ngày nào cũng một khúc sáo cũ.
- Ủ nhỉ. Đứa nào dốt thế. Chỉ thuộc có mỗi một bài. Thời con ăn cơm đi. Rồi trông nhà cho mẹ ra tiệm thuốc.

Nghé mẹ nói Thực cười ngắt. Nàng lùa dăm hạt cơm vào mồm thổi, nhiên nàng nhớ Nam. Nàng nghĩ một ngày nào mối tình của hai đứa sẽ giống như bữa ăn muộn màng, nguội lạnh.

Thực buông đũa đứng lên. Nàng đến bên trường. Gõ một tờ lịch vở nát trong tay mình và quẳng ra cửa sổ.

HOÀI DIỆM TÙ

KHI XANH NỘI NHỚ



MÂY NGUYỄN

TÔI ĐI THẬT CHẬM, CÁT ĐÃ NGẬM ĐẦY CẢ ĐÔI GIÀY THẤP. GIÓ thời quai nón đánh vào vành nón lách tách, tôi nghe vui vui, buồn buồn. Một tay ôm mây cuốn tập, tay còn lại tôi túm lấy mái tóc kéo ra phía trước ngực. Gió dễ sợ, cổ xanh gọn sóng hai bên đường. Tôi dừng lại, lượm một cục đất nhỏ ném xuống khoảng đồng trống ngập nước. Một ít nước bắn len lỏi với chất bùn đen, vậy mà tôi cũng thấy bùi ngùi. Tôi nhìn lại ngôi trường đã xa ngút. Bàn tay không giữ tóc, gió thổi, tóc bay rời bời. Tôi đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc bay lè loi vừa buông rũ trước trán. Tự nhiên, mà thấy buồn buồn, có thật tự nhiên không hay vì một lý do nào đó, dù thật nhỏ nhoi? nhưng tôi chẳng dám nghĩ tiếp. Hai vạt áo màu nhạt theo gió bay xoắn lấy bước chân tôi. Gió, gió ơi! tôi có chút lòng muốn nói cùng gió, mà thôi... Tôi thi thầm: gió sẽ chẳng thèm nghe đâu. Tôi đi thật chậm, bàn chân vùi sâu dưới cát. Mặc kệ, tôi vẫn cứ đi, cuối con đường này là gì? tôi cũng chẳng thèm biết, hình như một lần nào đó, tôi nghe nói ra đến bờ sông. Nhưng tôi đâu cần ra đến đó, tôi chỉ đi lang thang một chút thôi mà. Quyền tập trên tay cầm hờ hững, gió thổi làm bay tung mấy trang đầu, một tờ giấy mỏng cũng vừa bay lao chao trong gió. Tôi hoảng hốt đuổi theo, tờ giấy nhẹ tênh đã theo gió bay mù xa, rồi cuối cùng rơi xuống khoảng đồng đầy nước. Tôi ngậm ngùi nhìn màu nước bùn bắt đầu ngấm trang giấy trắng. Tôi ngơ ngẩn xót xa, thương mấy câu thơ khắc khoải mong chờ, đã được tôi ghi vào vàng trong một phút để hồn bay qua cửa lớp. Chi mà ác vậy gió, tôi đọc thầm mấy câu thơ rồi cắn chặt môi, nhưng tôi đã không khóc... Tôi đi trở lại con đường đã đi qua, tôi quay lại nhìn một lần tờ giấy đã bắt đầu chìm xuống nước, chỉ còn ló lên một góc giấy nhỏ nhoi. Tôi thi thầm « giữ dùm tôi nghe đồng nước mênh mông », và rồi người ta sẽ chẳng bao giờ biết đến những câu thơ đó, bài thơ ray rức nhớ nhung. Trên con đường trở về, mặc gió thổi tôi chẳng thèm giữ tóc để cho chúng bay tự do. Tôi cũng chẳng thèm nhìn chung quanh. Tôi cầm cui đi, áo bay, tóc bay. Bỗng dung tôi muốn gọi tên ai, thật khẽ, những âm thanh trên đầu môi nồng nàn thương nhớ. Nhưng tôi lắc đầu. Mà thôi, quên đi.

MÂY NGUYỄN



Hai con mắt em mở tròn xoe dưới đôi lông mày cao lên nghịch
ngợm và môi em bé nở một nụ cười chế diễu :

— Thật à ?

Tôi cúi xuống, nghênh trên mái tóc em nói bằng vẻ bình thản cò
xen lẫn chút thương mến :

— Sao lại không, khi thức giấc nghe tiếng chuông nhà thờ ngân
nga vào sáng tinh mơ anh tưởng tượng An đang làm lễ trong đó với
chiếc áo trắng.

Em bật cười nhỏ, tiếng cười vui và thú vị :

— Nhưng An không bao giờ biết đến sáu giờ sáng là gì, may ra
thì em dậy trước bấy giờ là sớm lắm rồi.

— An vẫn tưởng tượng ra được.

— An cũng thích anh tưởng tượng như thế lắm. Bởi vì, An cũng
cảm thấy mình... dễ thương với hình ảnh đó.

— Tập thức sớm cho quen đi An.

— O, An muốn lắm, nhưng tối An lại thức khuya, không nghe còi
giờ nghiêm là An chưa ngủ được.

— Rán tập ngủ sớm.

— Không.

— Không được hay không thích ?

An nói bằng vẻ ranh mãnh :

— An thích An nói cái trước hay cái sau ?

— An chẳng thích cái nào cả.

Mỗi An hơi bốc ra, nhưng cái lối bốc ra như thế lại tạo thành một
vẻ mím môi cho làn môi trên, trông An có vẻ bướng bỉnh :

— Thế thì còn nói làm gì nữa chứ.

— An bướng lắm.

An lại cười, tôi thích ngó An cười, khi An cười khuôn mặt An có
vẻ hồn nhiên hơn. Nhưng khi An buồn hay nghiêm trang trông An
như người lớn quá chừng. Tôi không thích thế, nhất là lúc yên lặng trông
An như sắp khóc. Vốn sợ con gái khóc, nhất là khi người con gái ấy
lại là người yêu của tôi.

An đưa tay vuốt những sợi tóc xõa trên trán, An có thói quen hay
vuốt tóc, khi bối rối, khi mắc cở. Những sợi tóc được vén qua tai trong
đang ngượng ngùng. Nhưng cũng có lúc hồ thuận An lắc đầu mạnh đầu
cho mái tóc đồ ra lấp hết khuôn mặt, rồi, nấp sau làn tóc dài An cười
khúc khích, hỏi :

— Giống con ma chưa hổ, Di ?

Tôi yêu An.

Những bóng áo xanh áo hồng thấp thoáng chung quanh tôi mơ hồ
như giấc mộng. Tôi rời chỗ cũ lững thững đi theo con đường đá chạy
vòng theo hông nhà thờ. Đinh những cây xanh nằm vừa ngang tầm tay
tôi, nắng đồ nghênh, vàng đều trên màu lá óng chuốt. Tôi nghe tiếng
chân mình đều dặn vang nhẹ trong không gian. Không em sự hiu
quạnh tràn đầy trong tôi, An.

Hai thiếu nữ áo trắng ngồi trên bậc thang vào nhà thờ khúc khích
cười, ngó tôi :

— Có người lang thang tìm vần thơ.

— Dân Hải quân thi sĩ ghê,

— Chắc đang... bí vận.

— Không, mặt anh chàng có vẻ tràn đầy thi hứng.

— Làm quen đi, anh chàng hay đấy chứ.

Con gái Nha Trang bạo ơi là bạo, tôi quay mặt hướng về những
dãy nhà xa xăm dưới chân nhà thờ. Tôi nhớ mẫu áo xanh của An.
Nha Trang nắng, mẫu nắng chói chan của áo dài nữ sinh bay đầy
thành phố. Khi An về thăm tôi ở thành phố này mẫu áo xanh của An
có vẻ lạc lõng. Giữa trưa nắng, mẫu xanh phớt trông dịu dàng hơn.
An có sự bền lâu trong mẫu áo. Cả nửa năm đi chơi với tôi ngày hai
đứa còn học ở Saigon An chỉ mặc mỗi mẫu trắng. Rồi nửa năm nữa
An mặc độc nhất một chiếc áo xanh. Ngày giờ tôi vẫn mang mang nhớ
mẫu áo dịu dàng ấy.

Hai tháng, ba tháng An mới về Nha Trang với tôi một ngày. Mỗi
lần như thế An phải viện hết lý do bối rối cho đi. Cũng may là An có
một ông anh đi lính ở Nha Trang, nếu không muôn đời tôi cũng chả
trong mong gặp An ở thành phố này được. Ba tháng, mười hai tuần
đi bờ tôi chỉ có một tuần, không, một ngày cùng An lang thang khắp
những con đường của Nha Trang. Đề khi An về với thành phố cây

xanh và buồn thiu của An tôi lại tiếp tục ra phố một mình, lang thang một mình trên những lối tôi và An đã đi. Tôi nhớ và đi tìm lại hương ngày cũ mong một ngày An trở lại. Những lần trở lại tinh cờ, xúc động đến nghẹn ngào. Mỗi lần đến với tôi An lại bảo. *An có cảm tưởng đây là lần cuối cùng mình gặp nhau.* Tôi chỉ nhìn An không nói, hình như đâu đó, dang sau nét cười đùa của An tôi vẫn thấy tiềm ẩn một cái gì buồn bã phảng phát. Người con gái tôi yêu có vẻ không bình thường.

Màu hồng pha đỏ của những chùm Ti-gôn trên lá xanh gợi nhớ đến hoa phượng. Lần sau hết An về, phượng bắt đầu trổ bông, An cũng lang thang hết đường này sang đường khác, ngó những đóa phượng nở đỏ, An chè:

— Phượng Nha Trang xấu quá, đỏ bầm. Ở thành phố của An, phượng nhiều và tươi, có rất nhiều bướm bướm xanh nhạt về đầy cây trông như hoa phượng có thêm màu vàng xanh. Khi An về Nha Trang bằng xe đi ngang qua những vùng cách thành phố chừng vài ba mươi cây số An thấy phượng rụng đầy nền đất như một thảm hoa. Màu đỏ tươi của phượng hòa hợp với màu đỏ nâu của đất đẹp kinh khủng.

An có cái lối nói dài dòng và nhanh ơi là nhanh như sợ ai tranh nói mất. Tôi hay nhạo An tả tinh tả cảnh thi sĩ và túm tóm cười, An tức lầm, lườm tôi và xì mặt giả vờ giận dỗi. Giả vờ thôi vì An không thể giận tôi được bao giờ. Tôi ngó về mặt An, cười:

— Đĩ nhiên rồi, thành phố của An là nhất, có cái gì mà An không ca tụng đâu.

Đôi mắt của An hơi nhíu lại, dấu hiệu của một sự giận *giả vờ*, tôi điềm nhiên tiếp:

— Tỉ như rừng Lao Xao này, hoa muồng vàng này, những hàng cây sâu đau này, huynh anh này...

An ngắt lời tôi:

— Thị đã sao. An nhìn thành phố của An bằng trái tim chứ không bằng đôi mắt. Thành phố dễ yêu đó không giống như Nha Trang, An ghét Nha Trang.

— Ghét Nha Trang sao An lại yêu biển?

— Biển có phải là Nha Trang đâu. Với lại anh cũng hiểu tại sao An yêu biển mà.

Tôi cười tinh nghịch:

— Làm sao anh hiểu được.

— Nếu thế một là anh giả vờ, hai là anh ngu.

Tôi bật cười vì vẻ danh dá trong câu nói của An, người gì mà ai cũng chê người ta ngu hết. Nhưng cái lối nói của An không có vẻ làm nũng hơn là nhầm chỉ trích mạnh mẽ như câu nói.

An nói thêm:

— Và anh cũng hay làm bộ không biết nữa, Nha Trang có hai cái được là biển và hoa huỳnh anh.

— Thế thôi à?

An lại bối bối mồi, hơi nhún vai quay đi.

— Đừng tham lam quá bạn.

Tôi thong thả đi xuống hết những bậc đá cao của nhà thờ Núi, một anh chàng đang giơ chiếc máy ảnh lên sửa soạn chụp ba cô thiếu nữ che nhau đứng trên bậc đá cao nhất. Cô nào cũng sửa dáng cho yêu điệu. Tôi mỉm một nụ cười vu vơ khi đi ngang qua. Sao mà đầu tôi đầy những hình ảnh của An thế này.

Lùi thủi đi một mình với bộ đồ trắng Hải Quân đúng là một cái đích cho mọi người nhìn. Đủ hết mọi tia mắt. Chế diễu, thương hại, thích thú hay điềm nhiên. Tôi mặc kệ, tôi chẳng nghĩ chẳng nhớ gì hết. An thích tôi mặc màu xanh hơn — Với màu xanh trông *Di hay hơn*. Ồi chà, nhưng ở lính thì có nhiều cái bắt buộc. Nếu tôi không muốn cả ngày chúa nhật nằm trại trong khi An chờ tôi đi chơi thì tôi phải bắt buộc trình diện An với bộ đồ trắng. Không những thế, còn phải sạch sẽ thẳng nếp nữa kia. Nếu không, khó lòng bước qua khỏi cổng Trung Tâm để về thành phố.

Hôm nào tôi đã viết cho An một lá thư có mấy dòng : *Đi bờ biển hả có đôi hạnh phúc ghê thôi.* An trả lời : *Thì tìm một cái bến ở Nha Trang cho khỏi buồn những ngày chúa nhật.* Hải quân ở N.T. để mà. Nhưng An chỉ cho phép đi chơi thôi, cấm yêu. Tôi mỉm cười khi đọc thư An. Không hiểu An nghĩ sao khi thấy tôi đi chơi với một cô gái khác. An có vẻ điềm tĩnh, biết đâu sau cái bề ngoài điềm tĩnh ấy chả là một hỏa diệm sơn sôi bùng. Tôi chắc là An rất ghen, ô tội chắc thế.

Con đường nằm êm dưới hai hàng cây, những cánh lá dịu dàng rơi xuống quanh tôi. Những bước chân lô đãng đi không ý thức. Tôi chợt nhìn thấy màu biển xanh thấp thoáng trước mắt. Bãi cát trắng phơi mình êm á. Lang thang cả ngày mỏi chân. An bảo tôi :

(xem tiếp trang 34)

giới thiệu
những cây bút



ĐAN HOÀNG



Tiếp tục loạt phỏng vấn Những cây bút Tuổi Ngọc. Kỳ này Tòa Soạn giới thiệu Đan Hoàng. Một cây bút phái nữ. Đan Hoàng là một bút hiệu của một người con gái tên là Nguyệt sinh 1951. Nghĩa là còn rất trẻ.

Năm trước đây, người ta còn đọc thấy trên Tuổi Hoa, Ngàn Thông và Mây Hồng những bài văn ngắn của Thụy Đỗ, và Thụy Đỗ cũng là một bút hiệu khác của Đan Hoàng, của Nguyệt.

Ở cả hai bút hiệu, Đan Hoàng đều chứng tỏ khả năng của mình. Là một cây bút riêng. Đan Hoàng mở đầu truyện để dàng như uống một ly nước để rồi kết thúc truyện với một vẻ thoải mái của người đã no đầy một thứ hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc vui hay hạnh phúc buồn.

Nhiều cây bút Tuổi Ngọc có lẽ viết văn chỉ để tô điểm thêm cho ngày tháng trước khi chuẩn bị bước vào đời. Ta có thể hình dung ra một cô gái vẽ hoa trên giấy, thêu tên trên vải bên cạnh những nụ cười hay những giọt nước mắt. Hy vọng Đan Hoàng ngoài cái ý niệm làm đẹp thêm cho một thời con gái còn nhìn thấy công việc này như một điều không thể dứt lìa, từ chối ở ngày mai.

Tôi có đọc nhiều truyện của Đan Hoàng. Một vài cuốn sách nhỏ dưới bút hiệu Thụy Đỗ. Ở kỳ này tôi thích nhất cái tựa «Hương Chiều Cũ» và những câu đối thoại dễ thương mà đầy rung động của nàng. (TKT)

T.N : Hoàng có thể cho bạn Ngọc biết nguyên do nào khiến Hoàng thích viết văn và viết, từ bao giờ?

D.H : Có lẽ, Hoàng được cái may mắn sinh trưởng trong một gia đình mà ba má, anh chị em đều ham đọc sách báo. Thói quen bắt nguồn

từ nhỏ. Cũng nên nói là khi còn tiểu học Hoàng rất bết bát về môn luận văn. Chuyên môn Hoàng giờ luận văn mẫu «cóp-py». Hoàng có một ông chú, một hôm ông chú lôi Hoàng đến, chỉ cho thấy tên ông ấy «được» in trong mục thư tòa soạn của tờ Thời Nay kèm theo cái dòng nhắn tin. Từ đó, trong lòng Hoàng cái ý thích «được như thế» dâng lên mạnh mẽ. Năm đó Hoàng mười tuổi.

TN : Các «tác phẩm bị loại» có làm Hoàng nản chí ? Và cảm tưởng lúc bài đầu được đăng ?

D.H : Thoạt đầu, Hoàng bị loại lia lịa về «tác phẩm» của mình, Hoàng nản ghê lắm. Thế nên cái cảm tưởng của Hoàng khi thấy bài mình đăng lần đầu là ngạc nhiên. Ủa, hóa ra mình cũng «được đăng» à.

T.N. Hoàng có dự tính gì cho tương lai gần và tương lai xa ?

D.H : Hoàng muốn có một tuyển tập truyện ngắn của riêng mình nhưng Hoàng không thực hiện được và biết là sẽ khó thực hiện được vì thiếu phượng tiện và có lẽ, khả năng nữa. Dù sao, ước mơ làm đẹp đời sống. Cái mà Hoàng có thể thực hiện được cho mình là một tập thơ nhỏ đang chuẩn bị chào đời. Niềm vui nhỏ, cũng đủ cho Hoàng rồi.

T.N : Ngoài việc viết văn, Hoàng còn làm thơ. Hoàng viết có dễ dàng không ? Nếu viết có một chút «sự thực» chắc cảm thấy dễ chịu hơn ?

D.H : Hình như, cũng là một thói quen. Hoàng viết tự nhiên để thấy lòng thoải mái. Trút hết ra giấy những ân ức của lòng Hoàng thấy dễ chịu. Thơ, truyện của Hoàng đều rất thực. Hoàng không nghĩ gì khi viết, Hoàng chỉ thấy nhẹ nhõm khi viết xong mà thôi. Nhưng dĩ nhiên, sự thực nào cũng có chút giả tạo cho thêm thi vị, phải không ?

T.N : Hoàng có ước vọng gì về «văn nghiệp».

D.H : Ước vọng về văn nghiệp, có chứ, nhưng Hoàng là con sâu lười biếng, chỉ nghĩ chứ không làm, nên «văn nghiệp» của Hoàng khỏi cần làm thầy bói cũng biết ra sao. Hoàng không có nhiều tham vọng lắm đâu (nghĩa là cũng có đấy, nhỉ.)

TN : Một câu hỏi chót để bồi túc, quên hỏi Hoàng «một chút tiểu sử». Về hình như Hoàng còn viết ở Tuổi Hoa, Ngàn Thông... lúc trước, ký bút hiệu Thụy Đỗ ?

D.H : Hoàng sinh năm 1951. Tên thật của Hoàng là Nguyệt. Còn câu sau đúng rồi. Sao Tuổi Ngọc biết quá vậy ?

hương chiều cũ • đan hoàng

(tiếp theo trang 31)

— Anh biết An đang nghĩ gì không?

— An nghĩ gì?

— An nghĩ là An sẽ chạy xuống bãi biển, vứt dép và ngồi duỗi dài chân vọc cát hay nằm bò ra nghịch. Dễ chịu kinh khủng đi ấy.

Tôi nghiêng đầu, ngó An, mỉm cười lắc đầu:

— Không chiều An được rồi, Hải quân bị cầm không được xuống bờ biển ngồi. Nếu anh mặc civil thì được.

Đôi mắt An mở to nhìn tôi:

— Ô, sao lạ thế?

— Tại nó thế đấy.

— Luật lệ kỳ cục.

Biển xanh mát mênh mông giữa sóng, An hỏi:

— Trong những khoảng xanh không đều nhau trên mặt biển kia anh thích khoảng nào nhất?

Tôi nói một khoảng xanh gần chân trời có màu sậm, làm môi An hơi bầu lại, mặt xị xuống.

— Còn An, An thích khoảng xanh nhạt ở ngoài cơ.

— An vốn thích màu nhạt mà, phải không?

An lườm tôi một cái không trả lời. Tôi quay câu chuyện sang chiều khác:

— Đỗ An biết nước biển có màu thay đổi hoài vì sao?

— Vì ánh nắng.

— Không phải, gần gần thế thôi.

— Chứ vì cái gì?

— An mức nước biển lên thấy có màu gì?

— Mầu trắng.

— Đúng rồi, nước biển thật sự mầu trắng, vậy mầu của biển là mầu mây. Mây phản chiếu mặt nước tạo thành nhiều mầu xanh khác nhau trong ngày.

An chu môi lên cãi:

— Nhưng mầu mây do ảnh hưởng mặt trời nữa chứ.

Tôi cười nhẹ nhàng.

— Vì vậy anh mới nói gần gần thế thôi.

Nhưng thắng được An là lỗ. An quay mặt đi không thèm trả lời tôi, hai con mắt đăm đăm ngó chân trời xanh kẽ viền rõ rệt liền với mặt biển. An, em bướng vô cùng.

Tôi bỏ biển rẽ sang một con đường khác. Con đường nằm ngang, dài với những hàng cây cao. Lá vàng rơi đầy những vũng nước trong hầm nép sát bên lề mà An đã có lần ví như những hồ nước nhỏ và hồi tôi: *đẹp không Di?* — Không. Tôi ngang bướng trả lời và thích thú ngó khuôn mặt An sa sầm với đôi mắt chợt lạnh lung xa lạ. Gần cuối con đường bên tay trái là một khuôn viên nhà thờ. Lối đi vào dài, dọc dâng với những cây dương mảnh khảnh mọc hai bên. Bức tường trắng xanh nổi hình tượng Đức Mẹ đứng giữa vòm hoa lá xanh mướt. Những đóa huỳnh anh vàng lặng lẽ phô bày nét kiêu kỳ trên dây lá. Tiếng đọc kinh lè chiều trầm trầm vọng ra. An ưa thích vào đây mỗi chiều chúa nhật với tôi. Chỉ đi vào nhìn những dây huỳnh anh vàng, lắng nghe tiếng kinh trầm trầm vọng ra trong vài phút sau bức tường trắng và lặng lẽ trở ra. Bên tay phải, gần ngay con đường dẫn vô khuôn viên là một nếp nhà vuông, xinh. Bao giờ An cũng ngừng lại để nghe tiếng đàn thành thót rơi từ trong gian phòng đó. Những nốt nhạc cao trầm lẩn lộn thường là thê thiết gieo vào lòng những nỗi buồn. Đứng yên lặng nghe những tiếng đàn hiu hắt gỗ một lúc rồi An chậm chậm bước đi, hai con mắt lóng lánh nước. Tôi im lặng bên cạnh An không nói gì. An, tôi biết trái tim em nhỏ nhoi và dễ rung động đến ngần nào.

An bướng, lì, lạnh nhạt; nhưng tôi biết đó chỉ là bề ngoài của em. Sự thực An sống dễ xiêu ngã. Mỗi lần buồn An cười, cười hoài. Nhưng An không lừa tôi được. Hai con mắt rười rượi phản kháng nụ cười tươi tắn trên môi. Tôi nói:

— An dõi ai được chứ dõi anh không được đâu.

— Thật à?

An lại cười, nụ cười không lắp được đôi mắt buồn thiu, rồi An nói, nhỏ nhẹ:

— Vói Di, An là thủy tinh mà, phải không ?

Cũng có khi An tỏ ra lì lợm hơn, khoe tôi :

— Di xem, An bắt đầu tự chủ hơn trước rồi, mỗi ngày mồi tiến bộ hơn chứ. Còn khuya bây giờ anh nói biết An buồn hay vui.

— Thật à ?

Tôi mỉm cười, tiếp :

— Nhưng An vẫn thua anh mà, có tiến bộ cũng tốt đấy chứ, ít nhất cũng phải vậy mới được.

An cười mà nét mặt buồn thiu :

— Đúng, ít nhất như thế An cũng không đau khổ nhiều phải không ?

Tôi biết gia đình An không được êm ám lắm, An có nhiều mặc cảm. Tôi muốn cho An vui, vui và hồn nhiên như con chim sẻ nhỏ. Bởi vì tôi yêu em, An.

Chiều gần biến mất khi tôi quay trở lại thành phố. Tôi có thể lang thang thêm hai giờ nữa trước khi phải trở về Trung Tâm. Bóng hình An lẳng lặng vây quanh tôi. Gần hai tháng vắng An rồi, những lá thư không đủ lấp niêm nhung nhớ. Tôi chợt có cảm tưởng An đang bay biến mất khỏi tầm tay tôi, lòng tôi bỗng nhói đau. An nói chắc An khó đi nữa, đi hoài bối biếc. Tôi đi lững thững một mình trên phố, lòng buồn mang mang.

Tôi đầy cửa bước vào một quán nhạc, nơi đây An tuyên bố là cái gì cũng tuyệt cú mèo. Nhạc hay, cà phê ngon, sữa ngon. Với An, cái gì An thích là nhất, ai cãi cũng không lại. Tôi do dự một chút trước khi gọi, tôi thích một ly cà phê sữa hơn nhưng tôi nghĩ đến An. An viết: *Nhớ ghé B. uống giùm An một ly sữa tươi nghe.* Tôi nói với người hầu bàn, một sữa tươi. Nhạc quay đều những giòng êm đềm, một bản ngoại quốc thịnh hành, loại êm và sang. An còn nợ tôi bài Sérénade chưa trả. Bắt An hát An cứ khất hoài, khất hoài cho đến khi tôi phải bay ra N.T. theo nghiệp lính và An trở về thành phố của An theo lời bố An gọi. Cả hai chúng tôi bỏ Saigon trong một khoảng thời gian cách nhau ba tháng. An cười cười, bảo :

— Thôi, chừng nào Di ghé thành phố của An, An sẽ hát trả ba bài.

Tôi ngó An lắc đầu cười :

— Thành phố An cao quá, không có biển, anh sợ tàu An không ghé được đâu.

— Au cho anh mượn cầu mười bốn ở trên đó ghé bến.

Biết bao giờ tôi mới có thể đến thành phố của em hờ An, còn xa xa quá đẽ cho em hay buồn và cho tôi xao xuyến.

Tôi bỏ một viên đá nhỏ vào ly sữa tươi, một mùi thơm thơm淡淡 tỏa ra. Tôi cúi đầu trên những vòng tròn của gọn sữa xoáy theo chiếc muỗng. Hình như có khuôn mặt An long lanh dưới đáy. Hai con mắt tròn với nụ cười chế diễu. Tôi nghe cả tiếng hát em thì thầm mơ hồ một bài hát êm ái. Ngày em dây gai này, là dây gai hoa dai, làm xước những gót chân tình nhân... Làn môi An như mỉm cười, vẻ bối bối ra kiêu ngạo, anh biết An thích hát câu nào không. Một hôm gặp lại nhau, đời tươi vui tựa tia nắng trên cành hoa đào. Ta được gần bên nhau, mặc không gian mặc cuộc sống như thế nào...

An, em có lý. Ta được gần bên nhau, mặc không gian mặc cuộc sống như thế nào. Và một ngày của chúng ta bao giờ cũng ngắn ngủi vô cùng. Ở thành phố đầy cây xanh của em bây giờ, em đã làm gì cho hết một ngày chúa nhật vắng nhau. Buổi sáng em có cuộn tròn trong chăn lười biếng ngủ cho đến khi nắng vàng len vào phòng đánh thức và buổi chiều em có thay áo xanh đi nhà thờ cầu nguyện cho tình yêu. Một ngày chúa nhật vắng em sắp trôi qua ; An, cùng với hương chiều cũ thầm lặng về đầy trong trí nhớ. Có tôi, có em và có hạnh phúc nhỏ nhoi làm ấm áp tình yêu tội nghiệp của ta. Hạnh phúc tự trái tim bé nhỏ.

ĐAN HOÀNG

NHÀ NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG ĐÃ CHO
TÁI BẢN CUỐN TRUYỆN THỨ BẤY
của ĐÌNH TIẾN LUYỆN :

TRONG NHẬT KÝ CỦA QUỲNH

ĐỂ TẶNG MỘT MÙA CON GÁI MỚI
MỌNG MẮT XANH MÒI UỐT.

TUỔI NGỌC
TUẦN BÁO
DUY NHẤT
CỦA TUỔI
YÊU THƯƠNG
MỖI TRANG
MỖI CHỮ ĐỀU
CÓ TRỘN MẶT
NGỌT ĐỀ GIỮ
MỎI HỒNG,
MIỆNG TƯƠI
VÀ TÂM HỒN
NGAN NGÁT



HƯƠNG HOA
TUỔI NGỌC
TUẦN BÁO
CỦA NHỮNG
TRÁI TIM
HỒNG ĐỀ
THƯƠNG CỦA
NHỮNG RUNG
ĐỘNG VÀ MỌ
MỘNG ĐẦU
TUẦN BÁO LÝ
TƯỞNG CỦA
TUỔI VUA
LỚN.

CHỦ TIỆM : KIẾN VÀNG • QUẢN LÝ : KIẾN CAO CĂNG

cuộc chiến tranh ngắn nhất thế giới

Trong lịch sử loài người là cuộc chiến tranh giữa Anh quốc và xứ Zannibar (nay là một phần lãnh thổ Tanzania). Cuộc chiến tranh chỉ kéo dài từ 9 giờ 2 phút đến 9 giờ 40 phút sáng ngày 27-8-1896.

Hạm đội Hoàng gia Anh do Đô đốc Harry Holdsworth Rawson chỉ huy gửi một tối hậu thư cho tướng nổi loạn là Sa'id Khalid phải lui ra khỏi triều đình và đầu hàng. Địch quân chưa kịp phản ứng thì Hải quân Hoàng gia Anh pháo kích liên tiếp trong 38 phút tiêu diệt gần hết lực lượng đối phương. Sau đó một tân quốc vương xứ Zannibar

lên ngôi, truy tặng đệ nhất chiến công bội tinh cho Đô đốc Hải quân Harry Holdsworth Rawson. Dân chúng bản xứ phải góp tiền để trả tổn phí đạn dược cho Anh Quốc.

chiếc vỏ sò khổng lồ

Là vỏ của giống sò Tridacna gigas nổi tiếng đá san hô ngầm giữa hai biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Năm 1917 một chiếc vỏ sò loại này đã được tìm thấy tại mỏ đá Great Barrier, có chiều dài 1 mét 1, chiều ngang 8 tấc và cân nặng 270 ký. Hiện nay chiếc vỏ khổng lồ này còn để tại một viện bảo tàng gần Nữu Uớc.

HUỲNH THỊ NGUYỆT XUẨN (ghi)

BỐ CÁO LẦN THỨ NHẤT


Người Thú ký Tòa soạn TN than thở rằng, mỗi tuần hắn phải bỏ ra một khoảng thời giờ khá quan trọng để dừng đợi ở Büro Điện để nhận thư bảo đảm của bạn ngọc về hộp thư. Thời giờ của hắn rất hiếm hoi nên hắn than, nhở khóc thông báo ở Chap Phố giúp là thư từ bảo đảm xin miễn đề tên hắn, mà đề tên con nhà PHẠM ĐÌNH HIẾNG (hai bạn đến thế là cùng) cho tên này... tập thể dục chơi. Vâng, với đây như là bố cáo lần thứ nhất.

william faulkner

William Faulkner là một đại văn hào Mỹ, sinh năm 1897, ta thế năm 1962. Năm 1949 khi nhận giải thưởng Nobel văn chương, trong một diễn văn đọc ở Hàn Lâm Viện Thuỵ Điển ông có nói « chủ đích của nghệ sĩ là chiến đấu với tâm hồn mình ». Hơn 20 tác phẩm của ông đã chứng tỏ cuộc tranh đấu này của con người.

Ông bắt lấy cái thế giới tinh khôi và qua một kỹ thuật toàn nhiên biến nó thành một nguyên liệu của riêng ông. Đó là một tiềm thế độc đáo, siêu việt mà bạn ngọc có thể thấy rõ trong đại tác phẩm của mọi thế kỷ văn học. « The Sound and the Fury ».

Ngoài đại tác phẩm trên, các tác phẩm sau đây của Faulkner đã được hầu hết các phê bình gia cho là những kiệt tác của ông. « As I Lay Dying » (1930), « Light in August » (1932), « Absalom, Absalom » (1936).

(trong Art Tradition and Truth)

pelé 1973

Ba lần đoạt chức vô địch bóng tròn thế giới, Pelé đã thực sự trở thành cầu vương số 1 của hoàn vũ. Pelé từng được cố Tổng thống Pháp De Gaulle gắn huy chương, Pelé từng được Đức Giáo Hoàng V và Hoàng đế Thụy Điển trò chuyện về túc cầu với tư cách khán giả. Tổng thống Ba Tây từng tuyên bố rằng : « Pelé là tài nguyên hữu dụng của quốc gia ». Nhưng Pelé 1973 thì như thế nào ? Anh trở thành một người đảm trách nhiều dịch vụ một cách nhanh chóng. Anh có một hệ thống tài sản cho mướn thịnh hành đang bành trướng ở São Paulo, ở thị cảng Santos và đang đầu tư trong một vài công ty lớn nhất Ba Tây. Anh đang cho xây cất một khách sạn sang trọng nhất Ba Tây và ở tầm mức quốc tế để thu hút du khách. Ở Bahia, anh nghiên cứu để cho thành lập cơ xưởng, một vùng mà chính phủ Ba Tây đang khuyến khích đầu tư bằng cách giảm thuế. Được biết các công ty, cơ xưởng của Pelé đóng một số lợi tức hàng tháng cho chính phủ là 50.000 đến 75.000 đô la (tức khoảng 25 triệu bạc V.N.) !

NHỊ LANG (TVĐ Việt Nam)

ba lém

Tại Quận cảnh sát, một tên cướp nguy hiểm đang được thẩm vấn. Ông Quận Trưởng vô bàn la lớn :

— Sao? Anh có chịu khai không thi nói?

— Tôi sẵn sàng mà. Nhưng ông muốn nghe tôi nói theo kiểu OSS 117 hay kiểu Z 28 hay kiểu Sherlock Holmes?

VÕ NGHĨA (ĐN)

đàn bà cao nhất

Về người nữ không lồ bao giờ cũng ít hơn cả. Người đàn bà cao nhất trong tất cả các thời cổ lẽ là người con gái Hy Lạp tên là Wasst Liki Calliandji (1882-1904). Người ta đo cô cao đến 2 mét 20. Người đàn bà cao nhất thế giới hiện đang sống bên La Katja Van Duke (Hoa Lan) có ta cao vào khoảng 2 mét 17.

Ngày 9-3-1961 Giám Đốc bệnh viện ở New Orleans, Louisiana (Mỹ) thông cáo có một nữ bệnh nhân da đen 14 tuổi ở De Quincy cao đến 2 mét 54. Bảy ngày sau, dù sao người ta cũng nói lại chiều cao đó sai, thực ra cô chỉ cao có 2 thước 08.

chuyện khó tin

Tay đua xe đạp vô địch Bally Walther 34 năm theo nghề đã bị gãy xương 45 lần, mang 32 vết thương, 6 lần bị thương mà bác sĩ hết hy vọng cứu chữa

và 2 lần... đã được bác sĩ chứng nhận là chết rồi.

HOA ĐẤT MẸ (sưu tầm)

tâm lý đàn bà

— Nếu một người đàn bà cho bạn biết tuổi nàng! Tỏ vẻ ngạc nhiên là điều rất tốt, nhưng xin chờ nhau mày!

— Sau bất cứ hành vi xấu nào dù riêng tư hay ở nơi công cộng, bao giờ bạn cũng thấy một người đàn bà hoặc là giữ bí mật, hoặc là nàng nêu như một báu vật.

— Khi một người đàn bà mong mỏi có một cái áo măng-tô lông chồn. Nàng sẽ làm gì? Nàng sẽ chạy đi khoe với 2 người: gã đàn ông nàng yêu và mẹ đàn bà nàng ghét cay ghét đắng.

— Khi những người đàn bà không làm đầu để cho sự nói xấu thì các nàng lại nhào vồ nói xấu kẻ khác.

— Đàn bà không bao giờ yêu hết. Tuy nhiên các nàng thích được một vài người đàn ông yêu.

— Đàn bà thật kỳ lạ. Họ muốn sống lâu nhưng lại không muốn già.

— Khi một người đàn bà từ chối lời đề nghị là nàng đợi chờ một câu hỏi xa hơn.

— Đàn bà không bao giờ thấy những gì người khác làm cho họ, họ chỉ thấy những gì người ta không làm.

NGUYỆT QUẾ (sưu tầm)

kim cương

• Viên kim cương Oppenheimer, cũng màu vàng nặng 253 cara được tìm thấy ở mỏ Dutoitspanet Kimberley. Ông Harry Winston mua tiệm vàng ở Nữu Uớc đem nó sang cho viện Smithsonian ở Nữu Uớc để kỷ niệm Huân Tước Ernest Oppenheimer.

• Viên kim cương Bureka nặng 111 cara 3/4 là viên kim cương đầu tiên tìm được ở Nam Phi. Đầu do chàng Brasmus Jacobs tìm được bên bờ sông Orangre rồi ông Boers đem về tặng cho quốc gia Nam Phi.

• Viên kim cương Étoile Delaerre (Theearth Star) màu cà phê, nặng 111 cara 59 to nhất trong loại kim cương.

• Viên kim cương L'Impératrice Eugenie mà hoàng đế Napoléon III tặng cho Hoàng hậu Eugenie làm quà mừng đám cưới. Nó màu xanh lá, nặng 31 cara, được đeo thành viên trai lê, do bà Post, người mua của nhà kim hoàn Harry Winston rồi đem tặng cho viện Smithsonian.

NGÔ QUÝ SINH (sưu tầm)

Ở tỉnh Middletown, Hoa Kỳ người ta định mở một thiết lập mới. Ký sự đang điều đình với một nông gia già không chịu nhường đất của mình. Sau cùng viên ký sự bức minh quá phải nói:

— Thế thì tôi chỉ còn một cách duy nhất là lèm đường xe lửa sang nhà ông.

— Ngang nhà tôi?! Nếu ông rằng rằng tôi sẽ mở cửa nhà cho tôi lèm xe qua thì ông lèm to rồi.

— ? ? ?

TÓC MÂY

KIẾN
VÀNG
ƠI



VĂN : Kiến Vàng ơi, Mi hỏi cái này tí. Khi mà người ta bảo mình đại diện cho hàng mùng rách thì phải đổi lại làm sao, chỉ dùm Mi nhé.

HOÀI MI (Ban Mè)

ĐÁP : Thì thôi, ta về ủi lại cái mặt cho khỏi nhăn nheo Tuổi Ngọc. Chả nên tim lời «xú» làm chi, lời khuyên của thẩm mỹ viện đúng đắn nhất nước nói vậy.

VĂN : Kiến Vàng ơi ! Rặng mờ «hắn» cứ nhìn mình chòng chọc chậy làm con nhỏ bạn cũng kêu lên. Bào trước với Kiến Vàng là mép mình không có dính tương ớt đấy nhé.

LÒ MỎ (Qui Nhơn)

ĐÁP : Hãy bồi tương ớt vào mép để yên chí là hắn nhìn mình vì thế. Và bạn à, nên sắm thêm gương chàng ?

VĂN : Kiến Vàng ơi ơi, khi lòng mình cảm thấy không «thịnh thích» người ta muốn rút lui thì phải làm sao để «người ta» đừng nghĩ xấu về mình hở Kiến Vàng.

NGUYỄN HUÊ CHÂU LAN

ĐÁP : Bạn đã đến và bây giờ muôn đi, nếu chưa muộn lầm xin bạn cứ việc quay gót tự nhiên. Nếu đã lỡ chào nhau khi đến thì cũng xin mở lời từ biệt khi về. Xã giao cho đúng điều để đời khỏi phiền nhau.



truyện dài MƯỜNG MÁN

Lúc này, nếu có ai hỏi tôi: Hạt Tiêu, trong thiên hạ, ai là người mà ghét nhất? Tôi sẽ trả lời in máy, không cần suy nghĩ: Lan Khuê là đứa tôi thè không đội trời chung, dù mảnh trời ấy chỉ nhỏ bằng chiếc khăn tay, hoặc tệ hơn, chỉ bé bằng cánh một con chuồn chuồn.

Tôi bức tức nhẹ nhàng :

— Con ni lạ chưa! Đã nói chỉ là chuyện đùa, cứ hỏi gặng hỏi, ta đã một cú văng qua bên Tàu chừ.

Lan Khuê dỗi :

— Hình như bữa ni hai đứa mình không còn thân thiết như xưa nữa. Mi thử hát một câu tuyệt tình đi, tau quay phắt lưng lại, ba vạn sáu ngàn ngày không thèm ngó lại cái mặt chó mi nữa mô.

Tiếc rằng tôi chẳng phải là con trai, để rung mành lòng rồi loạn quấn quýt trước vẻ giận dỗi đáng yêu của Lan Khuê. Nhưng tôi bỗng mềm lòng, chút bức tức nhẹ nhàng bay biến. Thất bại rồi, tôi chỉ là hạt tiêu cay, không thèm là hạt tiêu đá.

— Răng không còn thân thiết như xưa nữa, hở bà nội nhỏ? Hãy nhìn chiếc răng khẽnh của tau và rút lời nói lại.

Lan Khuê nhìn tôi lật lùng :

— Mắc mớ chi tau phải chiêm ngưỡng cái răng chó của mi?

Tôi mỉm cười, phía một lời thè sát son vàng đá :

— Răng chừ chiếc răng khẽnh của Hạt Tiêu không còn trên miệng cười của hắn nữa, hắn mới hết thân thiết với Lan Khuê yêu dấu.

Lan Khuê chờ mắt cảm động muốn run, nhưng hắn vờ làm mặt lạnh.

— Tiếc là không có cái kềm ngay chừ, tau sẽ bẻ quách chiếc răng chó của mi ngay, để mi giữ vẹn lời thè, không còn thân thiết với tau nữa. Tôi muốn cắn đôi má hồng hào của Lan Khuê một miếng quá.

— Bộ định giận thật à, bà nội nhỏ ?

Lan khuê lườm, nguýt, háy. Ba động tác hắn xử dụng đã tới hồi tuyệt luân, làm hồn tôi muối xiêu vẹo.

— Thân thiết chi mà dấu quanh dấu quắt chuyện ni chuyện tè hoài. Thỉnh thoảng bất chợt tau thấy vui buồn buồn, tau hơi lo lo.

— Thật à ?

— Đừng làm bộ làm tịch nữa. Mi buồn mi không biết ? Tôi buồn ? Bất chợt có lúc tôi ngần ngần ngơ ngơ ? Chi mà nguy lặc rứa ? Tôi thường tia lia, nói không để miệng kịp kéo da non. Lúc nào giữa đám đông tôi cũng vui in đám chạy hát bội. Thế mà Lan Khuê đám bảo có lúc thốt nhiên mặt tôi man mát những đợn sóng buồn ? Soi gương nào có thấy ? Tôi vẫn ngỡ niềm bâng khuâng chỉ vừa phô dựng sáu kín trong lòng, không ngờ nó đã lạm phát ra tới ngoài da, trình diện dưới mặt trời. Nguy to rồi.

Lan Khuê bỗng nhỏ giọng, dăm dăm nhìn tôi, thì thầm, chậm rãi :

— Hạt Tiêu, mi phải lòng ai rồi, phải không ?

Có cái lỗ hồng ngay dưới chân, chắc chắn tôi sẽ đụn thở. Tôi thấy tôi ngơ ngác lắc đầu :

— Phải lòng là răng ?

— Là mi thương ai đó, bắt đầu cắn trái nhớ nhung, rước hình ảnh người ta đặt lên ngai lòng mình để thờ.

Khủng khiếp ghê ! Lan Khuê biến thành phù thủy rồi, hắn đã nhìn thấy con chim báu đang rìa cánh trên ngai lòng tôi. Không dung, tôi muốn quay đầu chạy trốn. Tôi không tin tôi đã phải lòng. Phải lòng ! Hai tiếng nghe xao xác quá.

Lan Khuê vụt hao hao giống Jésus và tôi, là con chiên xưng tội :

— Tau phải lòng đôi mắt Bích Khê.

Jésus kinh ngạc :

— Thật không ?

Con chiên gật đầu :

— Thật, như mặt trời có thật trên đầu chúng ta.

Jésus trùm phủ con chiên bằng cái chớp mắt ngỡ vực.

— Phải lòng đôi mắt Bích Khê ? Lâu chưa, hở nhỏ ?

Con chiên kéo sợi tóc cắn ngang môi, ngỡ cắn phải nỗi ngậm ngùi ;

— Từ cuối năm mười lăm tuổi.

Jésus nhè nhẹ lắc đầu :

— Nhưng Bích Khê đã chết.

Con chiên thiết tha, thành khẩn, trông ngực xa xăm :

— Đôi mắt mê hoặc không chết.

Jésus đặt một bàn tay lên vai con chiên :

— Đừng lăng mạn cuồng tin quá như rúra ?

Con chiên muốn khóc :

— Không lăng mạn, không cuồng tin.

Jésus :

— Có !

Con chiên :

— Không !

Jésus mím cười âu yếm :

— Rúra thì rắng ?

Con chiên cùi xuống lòng mình, hắn thấy con chim báu đùng lăng buồn trên chiếc ngai ngàn ngát mùi trầm hương và cổ đại :

— Đã tìm kiếm, đã thấy, đã mến hút.

Jésus sốt ruột :

— Ai ?

Con chiên thi thầm :

— Đôi mắt.

Jésus thở dài :

— Nói rõ hơn. Mi đã tìm thấy đôi mắt mê hoặc Bích Khê ở một kẻ khác và, Hạt Tiêu, mi phải lòng người nó, phải không ?

Jésus bàng hoàng biến mất, trước mặt tôi, Lan Khuê hiện nguyên hình. Tôi bỗng nhìn hắn :

— Không !

— Có ! Ai nói đôi mắt làm mi phải lòng ? Hạt Tiêu đừng hoảng hốt quá rúra. Rắng mi có vẻ run sợ, tái xanh in tàu là chuối rúra.

Tiếng nói của ai đó thốt ra từ miệng tôi, lạ hoắc, ma mị :

— Người thanh niên ở quán nguyệt lầu.

— Người ôm con chó nhỏ mang tên em gái anh ta : Ái Cơ ?

Tôi gật đầu, lòng nhẹ hẳng. Chim báu cất cánh bay rồi phải không ?

Lan Khuê bỗng trở nên nghiêm trang lạ thường :

— Chiều đó, phải anh chàng ngồi đợi mi không ?

— Không. Tình cờ rúra thôi.

— Nghĩa là mới gặp nhau lần đầu ?

— Ủ !

Lan Khuê trổ mắt ngắm tôi, cơ hồ tôi vừa thoát biến thành vật la quái dị :

— Mới gặp đã phải lòng. Đồ lăng mạn.

Đồ lăng mạn. Ba tiếng ngân nga in ba hồi chuông gỗ xót đất mèo. Tôi xấu hổ một cách đáng tội nghiệp :

— Lan Khuê, đừng nói vậy. Tau không tin tau là « đồ lăng mạn » như mi tưởng.

— Rúra mi là cái quái quỷ chi ?

— Một hạt tiêu cay.

— Hết cay rồi, từ nay mi ngọt bùi từ hồn đến xác.

Tim tôi giật thót :

— Vì rắng ?

Lan Khuê cười tinh quái :

— Mành lòng mi bắt đầu biết phất phới bay lồng lộng đèn gió la.

— Gió chi ?

— Gió tình.

Phải vậy không ? Tôi hỏi thăm và tôi thấy tôi anh dũng lắc đầu.

— Lan Khuê, thu hẹp trí tưởng tượng mi lại, đừng đi xa hơn, lạc đường rồi.

— Mi mới là đứa lú hồn lú phách, tau vẫn tỉnh.

— Tau chỉ mới biết bàng khuâng tí ti thôi.

— Tí ti rồi vĩ đại, bao la, mênh mông mấy hời !

— Mi hiểu mắng tau, phải không ?

— Không, tau đang quàng vòng hoa chúc phúc cho mi.

— Đừng đùa dai nữa, Lan Khuê.

— Tau không đùa.

Tí ti rồi vĩ đại, bao la, mênh mông mấy hời ! Bàng khuâng là chất chí mà ghê khiếp quá thế ? Trong tôi đang có một kẻ xâm lược, đó là bàng khuâng ? Bây giờ nó tạm chiếm một góc nhỏ, ngày nào nó lấn chiếm, tràn ngập hết tâm hồn ? Không, Lan Khuê tau không tin mô mà với doa.

— Lan Khuê, thú thật. Thấy anh chàng có đôi mắt giống Bích Khê, tau thương một chút rúra thôi.

Lan Khuê hình như là hơi chanh chua :

— Một chút cũng đủ nhớ đời. Ngần ngo lên ngàn ngơ xuống. Cũng đủ khan giọng « gọi tên bốn mùa » như ông Trịnh Công Sơn.

Lúc này, Lan Khuê không còn giống Jésus nữa, tôi thấy hắn hao hao bà cụ non, và tôi chỉ là đứa trẻ nit.

Bà cụ non lên giọng bắt nón :

— Anh chị hẹn nhau tới quán nguyệt lầu cả chục lần rồi, phải không ?

Đứa trẻ nít ngờ ngác :

— Hẹn mò mà hẹn. Đã nói là chỉ gặp một lần rồi mất bút.

Nếu Lan Khuê đọc được nhật ký tôi, hắn sẽ có dịp mắng tôi là «đồ lăng mạn» kĩ hơn nữa. Vì, trời ạ ! Trong nhật ký tôi đã dài lũ, lạc lòng ghi thế này :

Mấy hôm nay, hình như cần xương cốt của tôi nhuốm bệnh, ra đường nó không chịu giữ yên cái mặt ngó thẳng dǎng trước. Cốt cứ ngọ ngoạy, bắt đầu ngọ ngoạy theo và, mắt tôi xao xác nhìn lui ngó tới như thể tìm kiếm người nào đó trên đường. Đã cố gắng giữ yên cần xương cốt, nhưng vô hiệu. Nó cứ ngọ ngoạy nhìn bốn phương tám hướng hoài. Tình trạng này còn kéo dài có ngày tôi e phải vào nhà thương vì hôn trù đèn, hoặc tông ào phái xe loại nặng loại nhẹ chi chi đó. Rất có thể mất mạng như chơi vì cái cần xương cốt ngọ ngoạy !

Hôm nay tôi biết rõ lý do sự liếc xiên nhìn xéo kiểm soát công lộ của tôi rồi. Tôi muốn tìm kiếm một người.

Chưa hết những trang nhật ký kế tiếp vào những hôm sau, câu này được viết bằng chữ hoa, tô đi tô lại đậm màu nhất :

NGƯỜI THANH NIÊN VÀ CON CHÓ NHỎ KHÔNG THẤY MỒ CÁ.

Hoặc, rõ ràng hơn, tôi ghi :

Hôm nay, người thanh niên và con chó nhỏ tiếp tục mắt tích !

Hoặc, một ngày nữa, không tìm thấy đâu, tôi bắn khoán :

Người thanh niên và con chó nhỏ biến thành khói bay đi rồi à ? ! !

Hoặc, táo bạo hơn, tôi kẻ đậm nét :

Hỡi người thanh niên có đôi mắt giống ông thi sĩ tôi thương, làm ơn hiện ra cho thấy, dù chỉ là một thoáng. Ác chi lắm rứa ? Trốn mờ kín rứa ? ! ! !

Đại khái, những câu tương tự như thế tôi đã âm thầm ghi vào nhật ký, nhiều ngày. Chưa gặp lại Người Thanh Niên và Con Chó Nhỏ lần thứ hai, có lẽ những trang còn lại sẽ kín đầy những giòng chữ đậm màu bâng khuâng kia (?). Tôi nhủ thầm, và tôi lắc đầu : không biết không biết. Không biết ! Điều đáng ghi nhận là, bây giờ viết nhật ký khỏi cần tới 2 viên A.P.C. hỗ trợ nữa.

Nhật ký đã trở thành tấm gương phản ảnh trung thực từng đường cong nét lượn, niềm hân hoan, nỗi buồn bã của tâm hồn tôi.

(còn tiếp)



truyện dài TỬ KẾ TƯỜNG

Nhuệ Giang nhíu mày. Ăn nói gì mà vô duyên górm.

— Nhà cô còn xa không ?

Nhuệ Giang làm thinh. Nhưng nàng cũng lo ngay ngáy, sợ hắn sẽ leo đèo theo tới nhà.

— Làm mặt lợ hả, lúc nãy mình chẳng vừa quen nhau đó sao. Tôi đã nhất giùm cuốn sách.

Nàng quắt mắt :

— Bộ tiếc công lăm già ?

— Không tiếc.

— Sao nói làm già ?

— Như thế mới mở miệng với người ta.

Gã thanh niên cười một cách vô duyên. Nhuệ Giang tưởng như nụ cười của anh chàng có lõe sáng mấy cái rạng vàng. Nàng ghét và bức ức đến độ phải nghĩ như thế. Nhuệ Giang ấm ức vì phải mở miệng ra đối đáp với gã. Từ bây giờ nhất định Nhuệ Giang phải im lặng, mặc cho anh chàng nói gì thì nói. Nhuệ Giang ẩn sát vào bờ rào cây thấp. Phía trong là sân quần vợt, nàng thấy khoảng sân rộng mênh mông với những đường vạch trắng. Chiều nay mưa lớn, không có ai chơi quần vợt trong đó cả, khoảng sân rộng chỉ còn lại một màn nước trơn bóng và những tấm lưới ngó cũng buồn thiu. Nhuệ Giang nghe được mùi đất ẩm, mùi xuong lá mục bốc lên với mùi mưa mới. Con đường vắng lặng ẩn nhà, khiến cho gã thanh niên càng bạo dạn hơn. Hắn bắt đầu nói những câu làm cho Nhuệ Giang ấm ức. Nhưng hắn phải chạy xe rẽ theo dưới đường, còn nàng đi trên lề, lại nép sát vào trong, những câu nói của anh chàng thật to làm Nhuệ Giang sợ người đi qua nghe được.

ngượng chết. Quả thật, có một vài người đi ngang qua, họ nhìn chằm chằm vào mặt Nhuệ Giang, nàng ngượng đến đỏ mặt. Nhuệ Giang vừa đi vừa mong thầm trong bụng có một cục đá to nào đó cản dưới bánh xe làm cho anh chàng lật nhào, té một vố đau diết gãy hết răng trong cái miệng lải nhải ấy mới nguội được giận.

— Nè, cho biết tên đi chứ. Không nói theo hoài tới nhà lận à?

Nhuệ Giang lướm một cái tưởng cắt đứt luôn mái tóc dài của anh chàng.

— Trời đất bộ tịnh khẩu như ông đạo Dira sao?

Nhuệ Giang cười thầm, anh chàng vừa vô tình nhắc cho nàng nhớ và hình dung ra gương mặt anh chàng giống y như một trái dừa, nhất là mái tóc dài phủ gáy ôm lấy gương mặt của anh chàng đó, đúng là một trái dừa, không sai đi đâu được. Nhuệ Giang muốn bật cười lớn, phải nói chuyện này cho nhỏ Trầm Hương nghe, chắc nhỏ sẽ tha hở mỉm bụng cười. Anh chàng chắc chắn sẽ được lãnh vài mỉm danh độc đáo hơn nữa với cái mõm miệng ma áy.

— Tên gì vậy cô bé, làm khó ghê, cho biết tên đi tôi không gọi àm ĩ đâu mà sợ.

Nhuệ Giang nhíu mày. Lại dám gọi mình là «cô bé» nữa chứ. Nhuệ Giang vẫn thường được người ta gọi là cô bé nhưng hai tiếng «cô bé» của anh chàng này gọi sao mà vô duyên dễ ghét đến thế. Nàng quất mắt.

— Ngó lại xem bằng tuổi ta không mà «cô bé này cô bé nọ»?

Hình như mỗi lần tim cách làm cho Nhuệ Giang phải mở miệng đối đáp là anh chàng có vẻ thích thú mừng rỡ ra mặt. Anh chàng cười tươi nói:

— Bao nhiêu tuổi, nói nghe rồi người ta sẽ cho biết là lớn hơn bao nhiêu

Nhất định là không bao giờ Nhuệ Giang mắc mưu anh chàng này nữa, nên thay vì trả lời Nhuệ Giang chỉ nguyệt một cái, rồi qua ra đếm những bước chân của mình. Con đường chiều mưa thật đẹp. Mưa còn lại những hạt nước nhỏ rớt xuống từ những đinh lá xanh non phía trên đầu nàng, những chùm hoa đỏ ấm ướt loáng thoáng qua các khoảng trống. Con đường ngập xác lá chết. Những đài lá đó đã đi qua, còn phản phất hương của mùa nào nằm vương lại trên hè đường. Người phụ quét đường chắc ít khi tới đây. Bãi cỏ mọc cao trên mắc cá chán ủ kín đôi giầy của Nhuệ Giang, những đám giây leo trên bờ rào tro hoa màu tim lấm lấm. Một cây hoa đại tro bông mới, hương hoa thơm lừng

một khúc đường. Nhuệ Giang lầm nhầm những câu hát nàng thuộc trong bài «Đường chiều lá rụng». Nhuệ Giang quên khuấy anh chàng đi theo mình, anh chàng vẫn theo sát nút, bền gan và lỳ lợm. Đến khi Nhuệ Giang giật mình nhớ lại thì nàng đang đứng trước một ngã tư đèn. Nhuệ Giang không biết đường nào sẽ dẫn về nhà. Nhuệ Giang lúng túng định chờ gọi một chiếc xe. Anh chàng mừng rỡ tấp xe vào liền, cười diệu :

— Sao ngờ ngác như con nai đi lạc vậy. Không biết đường về nhà bà, lên đây tôi chờ cho?

Nhuệ Giang làm thinh, nàng ngượng quá trước bao nhiêu cặp mắt đồ dồn về phía nàng, chỉ mong từ phía trước có một chiếc xe taxi hay một ông xích lô nào đó chạy tới. Nhưng tự nhiên con đường vắng như đồng lõa với gã thanh niên, không có bóng dáng một chiếc xe nào cả, chỉ toàn những người đi xe gắn máy chạy vù qua. Nhuệ Giang vừa bức vira sỹ hãi, đồng thời nàng cảm thấy lạnh run. Böyle giờ nàng mới nhớ đã đi hết mấy con đường, hứng bao nhiêu giọt nước mưa trên mái tóc, trên vai áo đến nỗi da thịt nàng thâm lạnh.

Bây giờ Nhuệ Giang cũng cảm thấy hối hận đã không rủ Trầm Hương cùng đi. Nếu có Trầm Hương, chắc chắn là Nhuệ Giang không sợ gì cả. Nhuệ Giang chợt nghĩ tới không khí ấm cúng của ngôi nhà nàng trong buổi chiều mưa. Căn phòng đó, cánh cửa sổ ngó ra con đường phía trước. Nhuệ Giang hình dung ra khoảng sân, bờ rào, bãi cỏ, những đinh cây im lặng đứng trong dáng trời nghiêng xuống. Trầm Hương nữa, giờ này chắc đang nằm sấp học bài, miệng nhai bánh. Lũ em nàng nó đứa ầm ĩ quanh nhà. Ba má nàng đang làm gì. Có ai biết nàng đang đứng trước một ngã tư đường với một nỗi tủi thân không. Nhuệ Giang ám ức muốn khóc lớn.

Giữa lúc Nhuệ Giang lo sợ gần muôn khóc. Giữa lúc gã thanh niên hi hùng ba hoa múa lưỡi tán tỉnh nàng, mời nàng lên xe cho hắn chờ giữa lúc cái lạnh làm cho Nhuệ Giang run hai bàn tay, môi tái ngắt. Bóng dáng của chiếc xe sơn màu trắng dễ thương và quen thuộc bỗng từ một nơi nào chạy tới. Người đàn ông thoáng nhìn thấy nàng, rồi khẽ liếc gã thanh niên đi xe gắn máy. Nhuệ Giang nghe trái tim mình muôn nhảy tốt ra ngoài rớt xuống đường và vỡ tan nát ra thành từng mảnh vụn. Nàng chết lặng, ngày người cứng đơ như một tượng gỗ vô cảm vô hồn. Trong một lúc lâu nàng không có phản ứng gì cả. Người đàn ông nữa như lơ đãng nữa như đã nhận ra nàng là người quen thuộc rồi không hiểu sao người đàn ông khẽ mỉm cười liếc gã thanh niên đi xe gắn máy một lần nữa, dáng điệu thật ngạo nghễ, chàng cho xe chạy

vụt qua. Nhuệ Giang muốn kêu lên một tiếng gì đó, mường tượng như một lời kêu cứu, nhưng nàng nghẹn cứng cổ họng. Khi nàng sực tỉnh trở lại nàng cũng vừa cảm thấy tâm hồn nàng chao động ngả nghiêng như đang ngồi trên một chiếc ghe nhỏ bị nhồi sóng dữ. Bầu trời quay vòng, ánh sáng vụt tắt. Một nỗi tuyệt vọng mù khơi trong tâm trí nàng. Nhuệ Giang căm môi và bất ngờ làm sao, nàng khóc.

Nhưng cũng vừa lúc những giọt nước mắt nàng úta ra chưa kịp lăn xuống má người đàn ông bỗng ngừng xe bên kia ngã tư. Chàng mở cửa xe bước xuống đi bộ lại phía nàng. Bây giờ Nhuệ Giang lại bị rơi vào cảm giác lúc này, nàng vừa hoàn hồn lại đứng bất động, sững sờ nhìn người đàn ông đi tới gần. Dáng chàng thoáng trên màu lá xanh, màu hoa đỏ, màu của buổi chiều noè noهوet trong hơi mưa.

Không để ý gì tới gã thanh niên, chàng mỉm cười, giọng nói vẫn ấm cúng vừa thân thiện:

— À, cô bạn nhỏ. Làm gì đứng đây, bị mưa ướt hết rồi phải không?

Nhuệ Giang lật đật dấu những giọt nước mắt. Nhưng hình như người đàn ông đã thoáng thấy, chàng giả vờ không hay biết. Ну cười vẫn còn, chàng nói:

— Hình như cô chờ đón xe và bị lạnh. Ở cùng một đường, tôi định về nhà vậy cô đi với tôi tiên chứ?

Nhuệ Giang bối rối bấu mẩy ngón tay vào chiếc khăn và áp ống mài không nói được. Nàng có cảm tưởng như bị rơi vào một trạng thái vô trọng lực. Giọng nói của người đàn ông vừa trầm tĩnh đầm ấm, vừa thân thiện và đầy quyền uy có mãnh lực thu hút hồn nàng. Nhuệ Giang khẽ liếc nhìn chàng. Người đàn ông vẫn đứng, sừng sững đó, nụ cười còn nở. Nhuệ Giang không gật đầu, không đáp, chỉ nhích bước và người đàn ông cũng đã hiểu nàng ưng thuận. Chàng đi bên cạnh nàng không nói gì. Nhuệ Giang cũng không dám ngó lại xem gã thanh niên vẫn còn đứng đó hay đã đi mất.

Người đàn ông mở cửa xe. Nhuệ Giang bước lên. Chàng đi vòng qua bên kia ngồi trước tay lái. Khi xe chạy Nhuệ Giang nhìn thấy những giọt mưa loáng thoáng ngoài cửa. Hai cây gạt nước quay đều đẩy bụi nước lan ra trước một tấm kính mờ mờ. Nhuệ Giang khẽ liếc nhìn người đàn ông, nàng đã hoàn hồn, bây giờ mới thật sự bối rối khi nàng phải ngồi bên cạnh một người lạ. Nhuệ Giang nghĩ lơ mơ tới sự diễn biến lúc này, nếu người đàn ông chạy luôn thì sao? Chắc chắn là nàng sẽ phải đối phó với gã thanh niên kia, nhưng nàng phải làm gì, ngoài việc kêu xe về nhà, nàng không còn biết làm gì khác. Nhuệ

không giải thích nổi tại sao khi người đàn ông tỏ vẻ không chú tới nàng, định chạy luôn thì nàng lại tủi thân tuyệt vọng. Chàng có thể làm như thế được chứ, vì giữa hai người đã có một cái gọi là thân thiết đâu. Hai người vẫn còn xa lạ ngoại trừ một điều ở đối diện nhau trên một con đường. Nhuệ Giang bối rối lật từng trang sách để khỏi phải nghĩ ngợi tiếp, nhưng thật ra chính lúc đó trí óc nàng bị quay tít như hai cây gạt nước trên tấm kiếng xe.

Người đàn ông lái xe thật trầm tĩnh, một tay giữ tay lái, một tay móc gói thuốc từ túi áo, lấy một điếu gắn lên môi. Trả gói thuốc vào tay, trả lại tim bặt lửa đốt thuốc. Khi đầu điếu thuốc cháy đỏ Nhuệ Giang cũng thấy từ mũi chàng bay ra hai luồng khói nhạt, thơm thoảng. Nhuệ Giang chăm chú theo dõi cử chỉ của người đàn ông, ở chàng cái gì cũng có vẻ trầm tĩnh, chững chạc, từ lời nói cho đến bặt một cái bặt lửa châm thuốc hút, nhả khói. Chàng không có gì giống với gã thanh niên theo Nhuệ Giang lúc này, chàng thật khác xa hoàn toàn. Ngồi bên cạnh chàng Nhuệ Giang cảm thấy vừa tin tưởng vừa e dè. Cảm giác nàng thu lại nhỏ bé như một con sóc trên bàn tay của người đàn ông.

— Cô còn lạnh không?

Mặc dù hai bàn tay run không ngớt nhưng nàng vẫn mỉm cười, nhẹ đầu. Người đàn ông tiếp tục với nụ cười ấm cúng của mình:

— Tôi tưởng cô hãy còn lạnh, môi cô hơi tái.

Nhuệ Giang ngập ngừng, mấy ngón tay xoắn vào chiếc khăn mù mờ trắng đầm nước. Nàng cúi mặt nhìn hờ hững trang sách.

— Cô đi đâu về? Gã thanh niên ấy là ai thế?

Nhuệ Giang ấp úng:

— Dạ, đi xem trường để vào học niên khóa tới. Lúc về gặp gã thanh niên đi theo. Hắn không quen biết gì hết...

Nhuệ Giang muốn giải thích nhiều nữa, nhưng nàng không tìm đủ lời để nói.

Người đàn ông ấy là Nghiệp. Chàng mới vừa ở tòa báo về. Con đường này chàng vẫn thường đi qua mỗi ngày. Cũng như ngôi trường đó, chàng biết là ngôi trường ngày xưa của Nguyệt. Ở một chỗ quen thuộc nào đó chàng vẫn nhớ khi đi ngang qua cửa trường là chỗ hẹn ngày xưa với Nguyệt vào những buổi chiều chàng tới đón nàng. Nghiệp nhớ chàng vẫn tới vừa kịp lúc tiếng chuông vang lên. Chàng ngồi trong xe và nhìn thấy ông gác dan xô hai mép cửa sắt dang rộng ra. Chàng theo dõi Nguyệt từ trong đám đông, giữa một đám bạn của nàng.

(còn tiếp)



TIẾNG HÁT VỚI TIẾNG ĐÀN

BTN. ANH

Từ một miền nhớ mènh mông, em trở về với đám mây trời nhẹ
bèn bồng, từng phiến trắng mỏng manh như sương khói thả nhẹ êm
u trên lòn tóc em. Hai hàng lá biếc song song rợp bóng mát cho em qua
đây đường về thênh thang, những chiếc lá xanh um ngõ ngàng chậm
xuống mặt đường thật xót xa, có chút ngậm ngùi với vợi vương trên
mắt em, cố lắng hồn xuống để nghe những lời buồn thật thà trở về từ
cõi xa xăm.

Em đi nhớ nhoi trong con đường thênh thang, là me xôn xao dưới
chân em và hai hàng cây rũ bóng thật rộn ràng khi gót chân tui em dạo
qua, mỗi nhịp chân ấn trên mặt đất em nghe lòng chùng xuống một nỗi
buồn. Thoáng gió ban trưa về ngang qua thả vào lớp học cho em nghe
mang mang mùi lá khô thơm và không gian quanh hiu o thờ. Có ánh
mắt nồng nàn xa xôi nào chợt hiện hữu trong trí nhớ, em nhắm mắt lại
cho trí nhớ ra khỏi vùng mịt mù và đôi giòng nước mắt tuôn trào.
Loáng thoảng bên tai khúc hát hôm qua thật tuyệt vời : « Thuở ấy em
vừa thôi kẹp tóc, thuở ấy anh vừa thôi học xong, yêu anh yêu anh em
làm thơ, yêu em yêu em anh soạn nhạc...»

Cùng với nỗi buồn của em, cơn gió chiều nay thôi rì rào những lời
tình tự thường đưa em miên man trong cõi mộng du. Có tiếng khóc nhỏ
nhỏ của chiếc lá đang ngủ yên trên tóc em. Lùa tay vào những sợi tóc
rối tung, thoảng thấy lao xao ngày tháng rêu xanh trở về lang thang như
đám sương mù. Quá khứ được thắp sáng rõ ràng trước mắt như đư
âm tiếng hát hôm qua. Em vẫn đứng đây ngược mắt lên trời mong tìm
một góc thiên đường của mình trên đó, chỉ thấy mơ hồ đôi mắt ai rực
rỡ triu mến nhìn em.

Một ngày đi qua đầy em lùi vào quá khứ gần hơn đôi khi, em tụ
nhập vào mình một trái tim thật nhỏ để được gần mình hơn, được sống
nhập vào dòng loại nên em cũng phải an nhiên trong cuộc sống bình thường.
Em muốn được ở một mình trong tháp ngà cô đơn để đôi tai khép kín
với em sự đau khổ có ý nghĩa như hạnh phúc, em muốn đời đời được
tâm minh trong dòng suối suối kiếp rong chơi để quên một kiếp làm
người.

Trước mặt em bây giờ không gian đặc quánh với những màn
sương mỏng, em thấy rõ ràng bóng minh hiền hiện trong tương lai :
bóng đèn thênh thang giữa hàng cây vàng nắng, ủ rũ như lá khô và xanh
như mây trời, em vẫn nghênh ngang đi trong hoang vu mà không
điều thấy cô đơn, cứ ngỡ mình đang vẩy vùng trên giòng sông hạnh
phúc.

Ngõ vào nhà em hôm nay lá chết rụng nhiều, nắng vừa lung chừng
giữa hoa giấy, em thấy nhớ hai câu thơ của Bích Khê chi lạ : « Ô
bay, buồn vương cây ngô đồng ! Vàng rơi vàng rơi thu mènh mông ». Em
đi hẳn nhiên trong lòng con ngõ hẹp, tiếng sỏi vỗ vụn dưới chân cho
càng như bóng cây ngã nắng. Chiếc lá rơi rơi cũng giọt buồn ngã xuống
quanh đời.

Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với
tôi. Mỗi người lên xe về miền dĩ vãng, mời người đem theo toàn vẹn
màu da, đừng tiễn người vào dĩ vãng nhạt màu sẽ có chẳng nhiều đón
đau...

Em nghe nồng nồng ở mũi, cay cay ở mi, chuyện quá khứ êm đềm
nhưng như tiếng hót của ai trói buộc linh hồn em. Tình yêu như
những chiếc bóng bóng màu dẽ thương nắm trong tay nhưng ai
vết sẽ vỡ lúc nào, xin nhỏ vài giọt nước mắt xuống khóc cho đời em,
một kiếp hướng dương suốt đời mỏi mắt trông về mặt trời để ngỡ mình
không sống trong sương mù. Em xin giao trả dĩ vãng lại cho người, chỉ
muốn đời đời làm kẻ du tử đi tìm ước mơ. Bàn tay em mở rộng, cửa
lòng em bao dung, xin cho em được thánh thiện trong ước mơ ngoảnh
mặt lại lần cuối nhìn dĩ vãng mặt mừng sau lưng và o thờ với thời gian
nó hờ trước mặt.

Bây giờ em hoàn hoàn bình yên trong sách vở, soi bóng minh
trong màu mực để nhớt kin đam mê, hoàn toàn không hối tiếc một lời
nói xót xa, bởi vì em biết tình yêu như là cơn bão đi qua không bao
giờ dừng lại trên một dòng sông.

BTN ANH



NGUYỄN THỄ

xin đổi tên

Em có tên quá xấu, mỗi khi «người ta» hỏi tên, «ngượng muôn khóc được». Cảnh sát hỏi cẩn cước cũng mắc cở muốn đòn thô luôn.

Xin cho biết thủ tục xin đổi tên. Làm đơn ra sao? Nộp ở đâu? Có phải đến tòa không? Có cần người chứng? Có bị làm khó? Có tốn tiền?

NGUYỄN THỊ... (Saigon)

Bây giờ chỉ có 2 trường hợp được đổi tên. Trước hết là trùng với tên của tôi tiên. Trường hợp này phải được chứng minh bằng một tờ thông tri thiết lập rất phức tạp và mất nhiều thời giờ. Thứ hai là trường hợp tên cha mẹ đặt cho quá xấu xí khiến người mang tên phải xấu hổ, nhất là khi đọc lên có thể phạm đến thuần phong mỹ tục. Nói như vậy có nghĩa là nếu em tên Nguyễn Thị Soài, Thị Mit hoặc người nào đen xì lại mang tên Bạch Tuyết chẳng hạn cũng có

thể cảm thấy ngượng, bạn bè hay chế giễu đó nhưng không thể đổi tên được.

Việc đổi tên phải được Tông Thống cho phép bằng cách ban hành một sắc lệnh. Do đó em phải làm đơn xin Tông Thống VNCH, trong đơn phải trình bày đầy đủ chứng minh được việc xin đổi tên. Thí dụ: tên của em đã khiến em phải khổ sở trong suốt thời gian học vì bị bạn bè chế giễu; và bây giờ ra đời lại bị xấu hổ mỗi khi tiếp xúc với người ngoài phải trình tên, họ vv... và suốt đời sẽ chịu mãi tình trạng ấy nếu không được đổi tên khác.

Đơn và hồ sơ phải nộp tại Bộ Nội Vụ vì Bộ này phải điều tra và xem xét trước rồi mới trình lên Tông Thống quyết định.

Hồ sơ gồm có đơn, giấy khai sanh, bản sao cẩn cước và tờ khai gia đình. Trong đơn phải ghi tên mới mà em muốn đổi.

Như vậy em thấy không có vấn đề ra Tòa, người chung hay tên kém tiền bạc gì cả. Tuy nhiên phải chờ đợi khá lâu đấy vì Bộ Nội Vụ phải thực hiện một số thủ tục cần thiết (như phải cho điều tra xem em có muốn đổi tên vì một lý do nào khác như đang bị truy lùng phạm pháp, dã lãnh án... không).

Khi được đổi tên rồi, em sẽ đem sắc lệnh tới cơ quan bộ tịch để xin điều chỉnh giấy khai sanh; tới cơ quan Cảnh sát Quốc gia xin đổi cẩn cước...

thơ verlaine

1— Tóm tắt cốt truyện « Autant en emporte le vent ».

2— Bài thơ nào nào có câu : « Dis qu'as tu fait, toi que voi là, de ta jeunesse ? ». Tác giả ? Xin cho biết nguyên văn bài trên.

3— Cho biết tiểu sử Leon Tolstoi. Căn sống ?

VIỆT THÚY (Saigon)

1) Một lần nữa, xin miễn tóm tắt các tác phẩm, nhất là các trường thiên tiêu thuyết như trường hợp cuối « Autant en emporte le vent ».

2) Bài thơ bạn hỏi là một bài thuộc tập thơ « Sagesse » của Paul Verlaine, nguyên văn như sau :

Le ciel est, par-dessus le toit,
Si bleu, si calme !
Un arbre, par-dessus le toit,
Berce sa palme.

La cloche, dans le ciel qu'ou voit,
Doucement tinte.

Un oiseau sur l'arbre qu'on voit
Chante sa plaiute.

Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là,
Simple et tranquille.

— Qu'as-tu fait, ô toi que voi là
Pleuraut sans cesse,
Dis, qu'as-tu fait, toi que voi là,
De ta jeunesse ?

3) Leon Tolstoi là một Bá Tước người Nga, một đại văn hào của nước ông cũng như của cả thế giới. Ông sinh năm 1828 tại tỉnh Tula. Tuổi trẻ theo học tại Kazan,

sau vào quân đội dự cuộc chiến Crimée (1854-1856). Sau chiến tranh ông xin giải ngũ và từ đó chuyên chủ nghiên cứu triết lý, thần học và sáng tác. Ông sáng tác rất nhiều, trong số đó có nhiều tác phẩm đến nay vẫn còn được đọc giả trên khắp thế giới say mê như: « Enfance », « Les Cosaques », « Guerre et Paix », « Anna Karénine », « Une confession », « La mort d'Ivan Ilyich », « La Sonate de Kreutzer », và « Résurrection ».

nhiên liệu phi thuyền

1— Có vận tốc nào nhanh hơn ánh sáng không ?

2— Chiếc phi thuyền muốn vượt khỏi tầng khí quyển trái đất phải tiêu mất bao nhiêu nhiên liệu ? Khi đậu vào mặt nguyệt cầu có giảm bớt lực lượng không ?

VIỆT TƯỜNG (Tuy Hòa)

1) Không.

2) Muốn trả lời câu hỏi của em phải biết phi thuyền nào, nặng bao nhiêu, phi thuyền của nước nào. Vì số nhiên liệu cần thiết tùy thuộc vào sức nặng của chiếc phi thuyền (phi thuyền nhẹ thì cần ít nhiên liệu, nặng thì cần nhiều hơn); phi thuyền của nước nào (Nga, Hoa Kỳ) vì mỗi nước có thể sử dụng loại nhiên liệu khác nhau.

(xem tiếp trang 64)

anh chỉ yêu dấu



truyện dài ĐINH TIỀN LUYỆN

Tôi còn một chút may mắn là được nhìn thấy Chi thêm lần nữa ở đây, rồi em lên xe khuất mắt. Con chim nhỏ khuất mắt trong bầu trời yêu dấu của tôi. Chiếc xe tung lên một đám bụi đỏ trước cổng nội trú rồi xa rời. Ở một góc ngực tôi bỗng nhói đau. Cánh cửa nào đó vừa đóng lại tối xầm hồn tôi, lao dao. Trong một phút sững người ở trên cao nhìn xuống tôi đâu nhận ra tôi đang đứng bên cạnh người nữ tu nãy giờ, bà chăm chú quan sát từng cử chỉ của tôi không sót.

— Chào Sơ.

Tôi bước đi như chạy về phía cầu thang. Chào một khuôn mặt nữ tu nghiêm nghị của nội trú, tôi không qua lại với tiếng gọi đuổi theo của bà.

— Ông Huy, ông không thể đi lối đó.

Mặc. Tôi cứ xầm xầm bước đi. Lúc lâu sau thì tôi biết mình đã lạc, tôi đi lung tung khắp nơi trong khu nội trú. Qua các hành lang, qua những căn phòng cửa sổ im lìm đóng lại, qua những lớp học thênh thang bỏ trống, qua dãy hành lang, qua khu bệnh thất. Tôi đi như người vô hồn trước những cặp mắt ngó nhìn và những tiếng xầm xì chỉ chò của các người nữ tu ở đây. Cuối cùng tôi cũng xuống được tời dưới. Thay vì đi dọc theo dãy hành tang thì tôi lại băng ngang sàn để một lần nữa bị bao vây bởi mắt nhìn và tiếng xôn xao của mọi người.

Ở cửa phòng khách tôi bị chặn lại bởi Sơ Giám Đốc đã chực sẵn.

— Cám ơn Sơ.

Tôi cúi đầu chào bà. Và không kịp để bà nói gì, tôi lặng lẽ bước ra cổng. Ở đây tôi đứng lại để nhìn khắp khung cảnh nơi em yêu dấu đã

đi qua một thời lần chót, nhìn những khung cửa vòng cung, vuông vắn rộng và đám ngôi quen thuộc, những người nữ tu áo xanh và dáng vẻ khép nép. Cám ơn những ngày chủ nhật. Cám ơn tất cả. Bây giờ cũn ria rít bay nhảy trên mái hiên nhà nguyện. Tấm kính màu nơi ô cửa nào đã vỡ vẫn vỡ. Đám thông vẫn xanh trên đồi như những mảng dã xanh. Tình cờ tôi còn được ban thêm một chút hạnh phúc nhỏ là đã đặt chân đến tất cả những lối những nơi thân quen mà hằng ngày em yêu dấu đã qua. Cám ơn ngôi trường vôi hồng, cảm ơn những người nữ tu nội trú. Tôi chỉ tiếc là sao mình không được gặp lại Sơ Catherine thêm một lần; như một lần từ giã biết ơn. Một mình lầm lũi bước xuống con dốc, tôi nghe rõ từng tiếng sỏi lăn khô rời rã dưới chân. Mèo này ròn rất lạ. Domaine De Marie chìm khuất trong thế giới mơ hồ của tôi, mai kia sẽ chỉ còn là một đốm xanh trong quê hương ký ức. Em đã xa, tất cả vô nghĩa, vô hồn và vô âm sắc. Em để lại cho tôi những bước thư bước vào khoảng không chết đuối giữa trời.

Trên đường về tôi nghe tiếng chuông mười hai giờ vang lên trên lối nhà thờ chính tòa. Tiếng chuông đánh vỡ tan ngày chủ nhật của thành phố. Tôi thèm mình có thể khóc được, khóc ngất giữa một ngày đã chết. Nhưng sao hồn tôi bỗng khô như đá.

Trở về nhà tôi gặp cô Ngân vui vẻ la lớn lên: thằng Hiện đã về rồi, không thể ngờ được. Tôi cười với cô và hớn hở bắt tay người thành niên cao lớn là Hiện đang đứng chống tay nhìn mái hiên bếp bị cây cối mục gãy xuống chém một góc đêm qua. Cô Ngân trổ mắt hỏi tôi khi sực nhớ ra:

— Em Chi đâu?

Tôi đứa :

— Cháu bỏ quên áo măng-tô ở nhà nên không có túi để mang em ấy về. Tiếc quá, chắc trưa nay cô định cho ăn ngon lắm.

Nhiều tôi là lạ rồi cô Ngân bỏ xuống bếp dọn cơm. Suốt bữa ăn tôi nói chuyện luôn miệng và luôn bày trò cười. Hiện bảo không ngờ anh với tính quá và bữa ăn trưa òn ào tiếng nói cười của chúng tôi. Hắn kể chuyện ở đơn vị và luôn kèm theo những tiếng chửi thề ở đầu và cuối mỗi câu nói như một thói quen. Cô Ngân lên tiếng phản đối và bảo là, riết rồi đám đông dạy mày đủ mọi thói hư. Buổi chiều tôi theo Hiện lên phố đi nhậu, hắn uống chừng nào rượu tôi uống chừng ấy. Khuya về say khướt. Rồi nhớ tới Chi, tôi nằm khóc thút thít như đứa trẻ con.

(còn tiếp)



NGUYỄN TUẤN ANH

NGUYỄN THỊ HOA (Saigon)

1— Mỹ phẩm mang tên Beauty Sleep hiệu Elizabeth Arden dùng để thoa mặt mỗi tối trước khi ngủ sẽ làm cho làn da mịn màng.

2— Bệnh da miệng thâm đen thường thấy ở phái yếu. Muốn trị phải chích Acétate De Testostérone và dùng dung dịch chích 4olo lưu huỳnh hoặc dung dịch còn có chứa Iode để thoa chung quanh miệng trong một thời gian khá lâu mới mong có kết quả.

TUẤN (Long Xuyên)

Chiều cao của cơ thể mỗi người phụ thuộc rất nhiều yếu tố cháu a. Thuốc men chỉ giúp một phần nào. Cháu nên uống sữa hàng ngày, ăn nhiều thịt cá và năng bơi lội, chạy nhảy. Có thể uống dầu cá viên (Moruton, Morucaps, Sevensea).

MỘT BẠN ĐỌC Ở QUI NHƠN

1— Da vàng sậm cùng với trông mắt và nước tiêu thì đích thị là cháu đang bị đau gan đầy. Phải kiêng đồ mỡ nhất là trứng. Nên chích Lobamine và uống Cholagoi, Vitasiphon. Tuy nhiên nên khám bác sĩ để thử máu và nước tiêu.

2— Trong những ngày kinh hay dùng Hémagène hay Méliomène và 1 chút thuốc trấn thống như Aspirine cho khỏi đau bụng và nhức mỏi tứ chi.

3— Hay bị ho khi trời lạnh có nghĩa là phổi yếu. Cần chụp ngay 1 hình phổi để tim bệnh lao. Tạm chích Calcium Corbière, Broncobiotin và uống Sirop Bénadryl Expectorant cho long đờm.

NGUYỄN HUY THỦY (Saigon)

Những cơn co giật từ chi rời ngã đi là triệu chứng của một căn bệnh rất khó chữa, đó là bệnh động kinh (Épile Psie). Tránh leo cao, bơi lội, lái xe vì rất nguy hiểm khi ngất bất thình linh. Thuốc ngủ Gardénal là thuốc tốt nhất trị bệnh này.

LÂM THỊ GIAO THÙY (Vũng Tàu)

1— Hay bị cảm, sổ mũi mỗi khi nằm ngoài sương hay đi dưới mưa chứng tỏ cơ thể đang trong tình trạng suy nhược. Nên dùng sinh tố C hàng ngày cùng Strongénol hay Activarol.

2— 38 kg là con số không mấy khả quan. Nên ăn nhiều thịt, cá, trứng và sữa.

3— Có rất nhiều chứng bệnh lâm thành ra các triệu chứng cũng thay đổi tùy theo bệnh cháu a. Hay bị chóng mặt, hồi hộp, đau nhức ở bên trái ngực v.v... là những triệu chứng thường thấy.

4— Đôi khi hậu tất nhiên là tốt cho cơ thể. Một cuộc du ngoạn Đà Lạt hay 1 cuộc vùng vẫy trên sóng nước biển khơi đều đem lại lợi ích cho cái kiếp sống tú túng trong các đô thị.

SONG ANH (Phan Rang)

Thuốc tiêu mỡ Lipolysin chỉ đem lại kết quả khi cháu uống mỗi ngày chừng 3-4 viên tới 1 tổng số chừng 200 viên. Rán kiên nhẫn nhé.

SƠ NGUYỄN

1— Đã cận mà không đeo kính cũ tò làm cho mắt phải điều tiết không ngừng nên càng ngày sẽ tăng nặng thêm.

2— Thủ lao y phi thay đổi tùy theo từng bệnh.

3— Hémagène hay Méliomène có tác dụng làm bớt đau bụng và điều hòa kinh nguyệt.

NGUYỄN THỊ THANH Y (Saigon)

Chơi thân chia ngọt sẻ bùi với người bạn cùng phái, xa nhau thì nhớ nhau, mơ thấy nhau... chỉ có thể sao gọi là bệnh đồng tính luyến ái được? Cháu đừng nên thắc mắc nhiều mà mang mặc cảm tội lỗi. Cháu đã bước vào ngưỡng cửa Đại Học rồi vậy rán tìm 1

cuốn sách tả rõ vấn đề này mà xem sẽ giải tỏa được hết những nỗi phiền muộn không đâu.

NGUYỄN THỊ THANH VÂN (Đà Nẵng)

1— Dùng thuốc mỡ Vaseline để thoa tay da sẽ mịn màng như ý.

2— Da đen hay trắng là do số lượng chất sắc (Pigment) Mélanine chứa trong da nhiều hay ít. Muốn da trắng thi nên ở trong nhà, đừng ra nắng nhiều, ít lao động chân tay và đánh phấn.

3— Uống Opo - Veinogène các gân tay trắng xanh sẽ lặn dần.

THU NGA (Saigon)

1— Mắt hay mỏi khi đọc sách buổi tối, khéo không bị cận thị đấy. Thử đến nhờ bác sĩ nhãn khoa đo thị lực xem sao.

2— Thường hay ngồi một chỗ, ít vận động sau khi ăn, uống nhiều nước quá sẽ làm cho bụng ngày một to. Nắng bơi lội sẽ vừa ý.

3— Mới 16 tuổi đã cao 1m49 là vừa.

4— Dùng Selsun để gội đầu sẽ sạch gầu.

V. PHƯƠNG (Saigon)

Chứng ngứa ngoài da của cháu chưa được tả rõ ràng nên chú chịu không đoán được đó là ghẻ hay bệnh khác. Muốn chắc ăn cháu nên ghé thăm một BS chuyên trị ngoài da. Tạm dùng: Fongéryl nước để thoa. Uống Périactin, Allergina và chích Psorial xem sao.



NGÀY TÀN HẠ • ĐÔNG T.V.

Gần cuối mùa hạ...

Không còn hoa phượng kiêu sa rực rỡ, không còn đàn bướm trắng
nhờ nhau sân trường...

Cũng không còn một màu xanh dịu mắt của thảm cỏ non hôm nay.

Trời xanh hun hút, và nắng chiều gay gắt trên nền đất rất bóng,
cơn mưa buổi sáng chỉ còn để lại vài vũng nước đục ngầu ở phía dưới
chân đồi, Bích Nguyên ôm nghẹng tập vở trong đôi tay trần, thở dài:

— Rồi cũng hết mùa thi, hẳn minh chẳng còn chuyện gì để nhớ...

Tôi dự sát người vào gốc sao, mỉm cười.

— Nhưng với ta, Nguyên à, ta có rất nhiều chuyện để nhớ.

— Thí dụ?

— Cũng chẳng cần thiết lắm?

— Còn H? Độ này hẳn còn viết thư cho mi không?

Tôi lắc đầu, thôi, bỏ qua chuyện này đi nhỏ bạn! Chính Bích Nguyên
cũng hiểu rõ mình chẳng thể nào có cảm tình được với T.H! Nhỏ
Nguyên hỏi gặng lại tôi :

— Thế sao trong lớp, ta vẫn bắt gặp nhà ngươi to tướng đến một
nhân vật nào gần gũi lắm kia mà...

— Thôi, học bài đi nhỏ bạn!

Hai đứa lại cắm cúi trên trang vở chi chít những hình vẽ! Bích
Nguyên quên nhanh câu chuyện vừa khơi động hồn tôi! Ôi những vòng
tròn, có phải người vẫn chậm rãi đi trên vòng tròn và em ngậm ngùi
trong theo! Đuổi theo một hình bóng, để chua chát cho mình, cho riêng
mình! Có bao giờ người hiểu được tim em chỉ biết rung động một lần,
chỉ biết xôn xao một lần.

— Nhỏ Nguyên à, nhỏ có thấy ta dễ thay đổi lắm không?

Bích Nguyên thoảng bối rối, chắc hẳn nhỏ bạn đang cười cợt sự
hoang phi thời gian :

— Sao lại hỏi ta câu đó!

— Bạn thân ơi, ta không ham học bài nữa đâu?

Tôi đặt đống sách trên nền vải trắng, lặng lẽ xuống đồi. Bích Nguyên
đứng dậy vãy gọi tôi rồi rít. Tôi như một kẻ điên dại nào vừa lạc xuống
thành phố. Và tôi khóc, nước mắt trào ra mặn chát.

Kỷ niệm ơi! Kỷ niệm ngoan tưởng chừng ngủ ngoan trong tâm trí.
Nhưng làm sao tôi hiểu được. Chỉ cần một lời nói khơi động... Ôi chao

Bích Nguyên, sao nhỏ bạn thân độc ác với tôi như thế.

Tôi đợi chờ một cơn mưa, cơn mưa ào ạt xô đẩy cơn đau đang
dâng ấm tôi, đang xâm chiếm phần đời còn lại. Bàn ghế, sách vở đã giam
những ước mơ hão huyền. Người ạ, làm sao tâm hồn em trở lại
bình thường bây giờ?

— Trời ơi! Nhỏ bạn! sao đi chân trần xuống đây? Nắng quá.

— Bích Nguyên lên trên kia đi, tao đã bảo chân học rồi mà.

— Đừng giận tao, cho tao xin lỗi, Đông mà.

Tôi vẫn đi, chân trần, đầu trần! Trời vẫn cao xanh, xa vút. Bích
Nguyên ơi, sao hồn ta giờ lá lấm vô chừng.

— Nhỏ bạn không muốn giữ lời hứa với...

— Người hôm nào đó chẳng?

— Người nào? Sao nhỏ Nguyên biết?

— Đứa nào trong bọn cũng chỉ nói một câu ấy, một lời ấy! Sao ta
lại không biết?

Tôi ngập ngừng :

— Nhỏ Nguyên.

— Chi?

— Ta hỏi nhỏ đừng cười.

— Vậy ra Đông không tin tưởng ở ta đó chẳng?

— Không phải vậy.

Bích Nguyên bật cười:

— Nói giỡn Đông như vậy, chứ thật ra Nguyên biết hết ý nghĩ của
nhó rồi. Nói ra thì có vẻ chua chát lắm!

— Cũng chả sao!

Nhỏ Nguyên có vẻ ngạc nhiên trước thái độ dung dung bình thản
của tôi, nào nhỏ có hiểu cho rằng sóng đã trào, mưa đã nỗi trong tâm
hồn tôi đón đau! Sao ich kỷ rứa Đông? Sao ich kỷ rứa Đông? Nhưng
người ạ, sao trong tâm trí lúc nào em cũng chỉ muốn được giữ mãi
hình ảnh của người, duy nhất, độc nhất! Khô sở cho em không người,
tội nghiệp cho em không người...

Ngày cuối mùa hạ, lần thứ hai, tôi khóc...

ĐÔNG T.V.



TÒA SOẠN

nhắn tin riêng :

MUỒNG MÁN (Huế) : Đã nhận được thư bảo đảm. Saigon đang mưa, cũng chả vui gì lắm. Toàn ban Tuổi Ngọc gửi lời thăm và chúc lành.

NGŨ LUÂN : Bạn khó tính nhỉ. Chắc chắn không dám gọi bạn là «những người thơ mới» đâu. Đừng lo. Chúc bạn vui.

MỸ THƯỜNG (Đà Nẵng) : muốn trở thành những nhà văn lớn thì khó chứ muốn trở thành nhà văn... Tuổi Ngọc thì không khó chút nào. Cháu yêu trí mà gửi bài đi nhé. Đằng nào ta cũng gõ ghè mòn Việt Văn ở trường rồi co mà.

N.H. HOÀI SƠN THẠNH : Nói thì nói vậy chứ chưa đến nỗi nào đâu. Cám ơn em, đã đỡ rồi. Vẫn mong nhận được bài mới của em. Đừng nản chí.

HUỲNH HƯƠNG (KBC 7682) : Đã nhận được các bài thơ của bạn. Những độc giả đối với Tuổi Ngọc nó có cái tình lạ lắm, bạn ạ. Vì thế bạn đừng ngại gì về hình thức thư từ. Rảnh, bạn cứ viết gửi tiếp cho Tuổi Ngọc.

BẢO DUNG (Tân Định) : Thật xúc động khi đọc xong lá thư dài tì trang của cháu. Có quá nhiều việc để trình bày cho rõ «trắng đen» nên không thể trả lời trong một cột báo nhỏ này được. Rất mong cháu mang lá thư đó đến tòa soạn vào buổi sáng, gấp mới có thể nói nhiều được.

TRIỀU SƯƠNG (Long Xuyên) : Rất cảm động khi đọc lá thư ngắn của cháu. Nếu ai cũng như cháu thì làm sao mà Tuổi Ngọc lấn kẽm được. Cám ơn lời chúc lành của cháu.

NGUYỄN THỊ KỶ NIỆM (KP.) : Đầu tình hình cũng chả sáng sủa gì lắm nhưng mà Tuổi Ngọc chả dám than nỗi sợ bạn ngọc trách sao cứ mãi thở than. Thư từ và bài vở khá nhiều nên phải chờ thư từ để trả lời, dứng trách tòa soạn tội nghiệp nghe.

THÙY DƯƠNG THẢO (Huế) : Gửi bài dĩ nhiên hy vọng bài mình được đăng. Tòa soạn chỉ mong có bài hay để đăng thôi, không bao giờ lại muốn bỏ bài của em đâu. Nhờ chờ nhé.

THÀM THỦY THẢO (Ngự Bình) : Tòa soạn rất cảm động khi em đã vào linh, đóng ở xa mà vẫn nhớ tới TN. Tất cả gửi lời cảm ơn em.

HUYỀN LINH (Sài Gòn) : Dù có yêu cầu nhưng không làm sao khác hơn được vì, Tòa soạn không thể biên thư riêng. Cám ơn lời khen của bạn về quyền sách ấy. Còn chuyện quen nhau. Cháu ta chẳng quen nhau rồi là gì?

NGUYỄN THỊ LIÊN (Phú Thọ) : Chờ đợi không làm cháu đau tim đâu, chờ đợi sẽ nuôi lớn TN ấy chờ cháu gửi lời cảm ơn Ba mẹ cháu nhé. Đúng rồi, vẽ phải theo một kỹ thuật riêng, vẽ trên giấy cứng và vẽ bằng mực Tàu. Tòa soạn cảm ơn lời chúc của cháu.

HỘNG DU (Sầm Giang) : Viết thư cho cháu việc gì phải hồi hộp? Bé cháu đã nhận được rồi đấy. Chúc cháu ấm cái túi kép ở kỳ thi này.

TÂM CA (Đà Lạt) : Lâu quá rồi anh không nhớ, nhưng em nhắc một hồi thì anh phải nhớ. À, ngày xưa... Bấy giờ khói Búp Bê đã là người lớn dũng hoàng, danh vị. Giải thường đó em cứ giữ lấy. Viết thư cho anh là vui rồi. Cám ơn lời chúc lành của em.

THÚY MỸ (Thủ Đức) : Sao cháu không bỏ tiền ra mua hẳn một quyển mà đọc có phải hách hơn không. Lỡ mai mốt anh chị không nhìn cháu

nữa thì sao? Khóc à? Đứa đấy. Bài cháu đã nhận được.

NGUYỄN THOẠI (Qui Nhơn) : Bức thư dài của cháu làm chú xúc động. Cháu đã hỏi chú và cũng tự trả lời rồi vì việc làm ấy của cháu rất đúng. Chia sẻ cũng là một điều tự an ủi cho mình. Gửi lời thăm cháu và chúc may mắn.

LÊ THỊ SONG HOÀNG (Bình Dương) : Chú bạn quá nên không viết thư riêng được. Tên thật của chú và hình đã có ở bìa sau mảng cuốn sách phát hành gần đây. Cháu chịu khó tìm mua một cuốn sê-biệt. Bài cháu tòa soạn đang đọc.

PHẠM NGỌC HẢI (Biên Hòa) : Gửi bài dĩ nhiên cháu phải hy vọng và hy vọng trán trề là dặng khác. TN chỉ hy vọng có bài hay để đăng thôi chứ làm sao có việc «dìm» bài.

TÚ ANH (?) : Chỉ sợ cháu quên TN thôi chứ TN không bao giờ quên cháu đâu. Lâu quá mới nhận được thư cháu đấy. Chủ nhiệm D.A. đã hết bệnh rồi và gửi lời thăm cháu đó.

CAO NHẬT QUYÊN (Ninh Hòa) : Mấy nhà văn nhà thơ lớn đó sợ họ không đọc TN. Cái nhắn tin của bạn tưởng nhở báo Văn dặng thì tiện và nhanh chóng hơn. Cám ơn lời chúc lành của bạn. Một lúc nào đó sẽ có dịp gặp, lo gì. Anh Đặng Xuân Côn gửi lời cảm ơn bạn rất nhiều và mong «khoản đó». Hy vọng sẽ gặp sớm

Nếu lấy trường hợp phi thuyền Apollo XI là phi thuyền của Hoa Kỳ đã đưa những người đầu tiên lên Mặt Trăng thì ta có những con số sau đây :

— Trọng lượng của toàn thể phi thuyền : 2900 tấn.

— Phi thuyền được đẩy đi do hỏa tiễn Saturne 5. Hỏa tiễn này gồm 3 tầng.

— Tầng thứ nhất phải đốt hết 2250 tấn nhiên liệu.

— Tầng thứ hai phải đốt hết 390 tấn nhiên liệu.

— Tầng thứ ba phải đốt hết 96 tấn nhiên liệu, lúc đó phi thuyền

mới bứt khỏi quỹ đạo Trái Đất để bay tới Mặt Trăng.

Vậy với loại nhiên liệu được Hoa Kỳ sử dụng, muốn đưa một phi thuyền nặng 2900 tấn với một tốc độ cần thiết để bay trên một quỹ đạo đưa tới Mặt Trăng, cần phải sử dụng khoảng 2756 tấn nhiên liệu.

3) Để nhiên khi muốn đáp xuống Mặt Trăng, phi thuyền phải giảm tốc độ, nếu không với tốc độ đang bay sẽ va chạm sẽ quá mạnh, phi thuyền sẽ vỡ tan. Người ta đã giảm tốc độ của phi thuyền bằng cách cho khai hỏa một hỏa tiễn đặt ở phía mũi phi thuyền để đẩy ngược lại.

ngày tháng trăng • sợi tóc dài (tiếp theo trang 19)

Đã lâu, người thanh niên không bước chân qua cổng nhà nang. Số vắng mặt đột ngột như đêm nhập vào chiêu bao giờ không ai hay. Làm sao để nói cùng chàng về những điều mà nàng đã hay biết, những điều ở ngoài sự ngờ tưởng của nàng mà cho mãi đến giờ phút này, nàng như vẫn không thể tin rằng chàng đã bỏ nhà ra đi. Đã sa đọa đến tận cùng của tội lỗi. Không vì một duyên cớ gì hết? hay vì một cớ nào chàng không hề cho hay, không tố lộ một hành động nào để nàng nhận thấy.

«Em vẫn không là gì trong tâm hồn anh. Em chỉ là sợi tơ không dù bền chặt để quấn giữ lấy bước chân anh».

Cuối cùng, trước khi ru mình vào giấc ngủ, nàng chỉ còn biết quyết định sẽ cố vận dụng mọi khôn ngoan, tinh nhí và tình yêu để kêu gọi chàng trở về. Hy vọng mõng manh rằng chàng sẽ trở về.

«Nhưng có thật rằng trong đời anh em còn có một chỗ đứng? Nếu có, anh đã không như thế. Nếu không, em còn biết phải làm gì khi đã được nhìn như cõi trống không, vô cùng trước mắt anh».

Cái ý nghĩ đau đớn ấy thăm tận cùng tim óc rồi xô ngã thành tri ngắn giũ nước ở một con đè. Đôi mắt nhòa lệ cùng đêm tối.

Có bao giờ tôi hay một ngày chân minh dẫm lên những gai nhọn trên con đường đi tìm hạnh phúc. Có bao giờ chàng biết đến những giọt lệ này. Và biết đâu, ở ngôi nhà ngoài phố, giờ phút này mẹ chàng cũng đang đê mê lòng mình cho những cảm xúc ào ạt trào dâng.

SỢ TÓC DÀI

BÀI NHẬN ĐƯỢC

từ bạn ngọc

VĂN

Tuyết, Đan Quỳnh, L. Phước Mai, Hồng, Nguyễn Mây Hạ, Hiền Thy Họa Mỹ, Lê Văn Nguyên, Hạ Uy Di, Lam Phương, Huy Ngân, Nguyễn Thúy Hoàng, N.V.B., Phạm Thị Thủ Xưa, Nguyễn Đoàn Ngọc Châu, Phạm Thị Thủ, An Vi, Phương Liên, Bích La, Trần Hồng Sinh, Nguyễn Thụy Vi, Thành Nguyên Ngọc Kiều, Hạnh, Đean Hồng Ng, Thy Hồng Yến, Tây Phong, Thiên Luong, Mỹ Trang, Dạ Lai Hương, Oellet, Trần Nghi, Ng. Thiên, Nguyễn Lê Yên, Kim Thuỵ, Việt Nguyễn, Đàm Huơng, Lê Văn Ngãi, Thơm Mưa, Đồng Tuởng, Tâm Võng, Hoàng Như Thụy, Y. Giao, Tiều Du, Trần Thy Quỳnh Nghi, Tâm Diệp Kha Thụy, Hoa Cỏ May, Su Su, Mây, Âu Văn Lang Quiên, Phiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Định Tê Hát Bình Phuơng, Mỹ Trang, Nguyễn Thị Xa Xăm, Tê Hát, Mát Tặng, Lý Nguyễn, Mỹ Khuê, Mến, Giarg Minh, Miên Hạ, Hoài Thanh Huyền, Nghiêm Truật, Hồ Thị Nguyệt Thanh, Cao Văn Phi, Nhựt Thanh, Phạm Anh Tuấn, Như Hạt Cat, Hát Huyền, Cơ Hoài Thanh, Võ Thụy Nhất Long, Huỳnh Thị Mỹ Châu, Lương Uy Phuơng, Đông T.V., Diễm Mỹ, Hoàng Văn Cường, Hoài Baby, B. 292394027, Kim Hoa, Hoàng Minh, Huy Minh, Việt Linh, Nguyễn Trần Cúc Nhân.

THƠ

Lý Anh Sê, Thái Đức Thành, Kh. Th. Du, Trần Thị Thủ, Phạm Viết Thiên Trần Xuân An, Huỳnh Văn Hùng, Hoài Nhật Vũ, Phạm Thị Nha Trang, N.H. Hoài Sơn Thanh, Tiền Hải, Thương Mượn, Trung Vương, Ch. Nghĩa, Ng Ngữ, Nguyễn Hường Thu, Mai Sĩ Thôn, Ngu Du, Vô Danh, Mộng Trường Chinh, Nguyễn Vọng Mây Bay, Mai Duyên Căn, Hoàng Phuơng, Sao Đêm, Lê Yên Linh Phuơng, Phan Hiếu Kinh, Mây Hạ, Nguyễn Công Minh B.H, Ngô Lân, Lê Nguyên Thi, Nguyễn An Sơn, Vũ Đan Thanh, Chiêu Vũ, Thanh Thoại Thụy Vi, Nguyễn Hân Đóng Thảo, Việt Quốc Minh, Jalau, Huỳnh Chiêu Vọng, Song Hát, Nguyễn Xuân Sơn, Lê Văn Nguyên, Lê Duy Kiều Diễm, H.T. Tuyết Nga, Quỳnh Thủy, Âu Văn Lang Quiên, Huy Uyên, Thụy Chiêm, Quỳnh Thủy, Thái Đức Thành, Quán Tuồng, An Vi, Hoài Mặc Giang, Nguyễn An Birh, Khuê An, Nguyễn Ngọc Hoàng, Đoan Thụy, Nghi, Trần Du Tầm Võng, Hạ Thanh, Lê Miên Dzu, Hải Yến Linh Thy, Diệp Thị P. R. D. Hạ Uyên Thảo, Đông T. V., Chiêu Lý, Văn Khúc Nhân, Nguyễn Thương Hoài, Mây Nguyễn, Bùi Hữu Miên, Quốc Bằng Lê Minh Liệt, Hoàng Nhũ Mi, Nguyễn Hân Đông Thảo, Hoang Huyền, Hát Huyền, Tùng Hia, Bá Bạt, Văn Công Mỹ, Lê Công Tư, Minh Yen, Huỳnh Văn Hùng, Trần Ngọc Kim, Phan Thiên

Sữa MONT BLANC

tươi tráng



MONT BLANC

của xứ non cao
đối dão sinh tố cần thiết cho
trẻ con và người có tuổi.

