

nuôi ngọc

luân báo của yêu thương



1973



CHỦ NHIỆM: CHỦ BÚT : VŨ MỘNG LONG
 QUẢN LÝ : ĐẶNG XUÂN CÔN
 THU KÝ : ĐINH TIẾN LUYỆN
 PHÁI VIÊN : PHẠM ĐÌNH THỐNG

TUẦN BÁO RA NGÀY THỨ NĂM
 9Bl5 Thành Mẫu, Chí Hòa — Hộp thư : 1146 — Điện thoại : 40822

VĂN

những bước chân mưa
 mưa trong mắt hạ
 rỗi tóc nhớ thương
 con mưa đầu mùa ba
 dĩnh đồi mưa
 trời vẫn còn mưa
 ngoài trời mưa
 từ ô cửa
 mưa xa

THƠ

huy tưởng. nguyễn đạt. nguyễn mây thu. tôn nữ thu dung.
 trần thành thạch. lê hà thăng. tạ nghi lễ. th. ph. phạm khánh
 vũ. trần văn nghĩa

TRUYỆN DÀI

anh chi yêu dấu
 mưa nguyệt cầm
 một chút mưa thơm
 người con gái mắt nai

ĐINH TIẾN LUYỆN
 TÙ KẾ TƯỞNG
 MƯỜNG MẢN
 KIẾN VÀNG

MỤC THƯỜNG XUYÊN

biết một biết mười
 chụp phè
 bệnh mới lớn
 tuổi ngọc và bạn ngọc

NGUYỄN THẾ
 TÒ HỢP KIẾN
 NGUYỄN TUẤN ANH
 TÒA SOẠN

BIÊN LAI SỐ 597/BTT/NBC NGÀY 24-4-1971

từ ngày 14-6-1973 | số 106 | năm thứ ba | giá 80đ.
 đến ngày 21-6-1973



TRƯNG CẨU Ý KIẾN BẢN NGỌC

Sau số báo Đệ Nhị Chu Niên 100 trang nặng tay, 105 chỉ còn là một Tuổi Ngọc mỏng manh, nhẹ tênh. Nhìn nhau ngậm ngùi, anh em Tòa soạn kiêng một lời nói nào đó phải giữ, và rất có thể thoát ra là một lời than thở. Vui hay buồn là nụ cười hay là hạt nước mắt thì người ta nghĩ bất quá như thời tiết có thể xảy tới, thay đổi có chu kỳ. Quen thuộc nhưng không bao giờ nhảm chán. Quen thuộc nhưng lúc nào cũng hình như mới. Chỉ có những lời than thở, làm như không thể thoát được. Là cái không khí nặng nề trong một cái hộp kín. Mỗi một giọng than thở nghe chán làm sao. Ca mãi một bài ca... con cá, ngàn ngầm hết sức. Thế là anh em Tuổi Ngọc sắp « dién lên rồi dây ». Cái « dién » như thế này: Thay vì bước ngược để chinh phục những khó khăn thì Tuổi Ngọc lại bước xuôi để chịu những thử thách mới. Một vài tháng nữa dây sẽ có đông đảo những tờ báo dứt hơi, ngã kèn. Một thị trường chung cạnh tranh mà đồng nghiệp buông tay nhau rời rạc, trường hợp không đáng khayến khích chút nào hết. Giá giấy không xài thang nữa mà xài cánh, bay vù vù. Tuổi Ngọc rời từ khổ lớn xuống khổ nhỏ đau diếng. Từ ái cảm của « con nhà nghèo » dồn ứ một cục. Dién lên rồi dây. Chết một lần, chết cho hách. Chủ nhiệm đã liên lạc với nhà phát hành, rất có thể Tuổi Ngọc sẽ 100 trang xuất hiện đều đẽo hàng tuần. Tăng cường thêm nhiều phần, canh cài nội dung để trở thành một tuần báo « hách » nhất thiên hạ. Dĩ nhiên là giá bán cũng phải bằng hay vượt hơn số trang. Anh em tòa soạn coi ý định này như một sự diên lên. Thủ diên lên rồi ngã kèn, còn hơn ngồi quẹt lửa mãi lửa không lên mà than thở. Dù sao thì Tuổi Ngọc cũng rất mong đợi ý kiến của các bạn ngọc như là một cuộc trưng cầu ý kiến quan trọng nhất, quyết định một sự lòi lại hay ra đi.

tuổi ngọc



mưa trong mắt hụ

HOÀNG TRANG KHÁNH

Trên vuông cửa hẹp của những tháng ngày bất định, Thụy đứng đó và nhìn xuống sân trường kẽ bên dưới thấp, trời chiều vào hạ lồng đèn mây trắng, nắng chiều Đà Lạt thật nhạt. Có một cái gì xót xa lên mắt lên môi. Cây phượng cuối sân trường ban sáng đã rụng xuống những cánh hoa màu đỏ, như một vết thương đã lành từ lâu lấm rỉ ra. Mùa hè về thật rồi!

Ở bên kia phắt phoi những tà áo trắng cuối cùng còn lại, rồi sắp trả lại cho sân trường một im vắng đến buồn nản của những ngày hè. Tự dung Thụy thấy tiếc khi không còn qua vuông cửa này, nàng thấy ôn ào của những buổi tan học; cửa khoắc khoải lo âu. Như một cơn mưa thoáng qua, nàng bỗng buồn lạ lùng, buồn hơn bao giờ, mặc dù Thụy đã đứng nhìn biết bao mùa hè đi qua ngôi trường này rồi, biết bao mùa hè đi qua cuộc đời mình. Dĩ vãng một thời học trò bỗng trở về với Thụy. Như hụt hẫng vào một hố sâu.

Ngày trước thuở tóc Thụy hấy còn chấm vai, ngày Thụy mặc cái áo dài trắng đầu đời đến trường, biết nhớ, biết thương. Tất cả kỷ niệm của thời học trò bắt đầu in mãi vào trí nhớ Thụy. Hình như là năm học đệ tứ thi phải, tất cả đều đẹp đỗi với nàng. Đẹp từ con đường trải nhựa hai bên cỏ may dẫn đến trường, từ hàng cây sao cao vút vi vu gió lộng, những buổi tan học đêm bước cùng con Vi, con Yến. Nàng những tưởng mãi mãi vẫn đẹp. Nhưng rồi ngôi trường thân yêu đã nát, căn nhà của Thụy cũng không còn. Năm ấy nàng phải chịu hai cái tang lớn nhất đời người, điều mà Thụy không bao giờ dám tưởng tượng nổi. Ngày đưa đám tang cha mẹ, Thụy mê man trong bệnh viện,

một vết thương đè lại nơi Thụy với đôi chân tê liệt. Rồi theo thời gian Thụy cùng chị Ngân, người chị thân yêu duy nhất còn sống sót về miền cao nguyên này và cũng từ đó vĩnh viễn nàng không còn thú cấp sách đến trường...

— Thụy ơi, mai nghỉ hè rồi mi, mi mơ mộng gì thế?

Tiếng của nhỏ Ái ào ạt lên cầu thang trong một óa vỡ kéo đến bất ngờ phá tan giọng tâm tưởng của nàng. Thụy cười:

— Tao đang nghĩ về dĩ vãng, buồn quá mi à! Thế anh Huy đâu sao không đến cùng mi?

Ái đứa:

— Gặp cái hỏi anh Huy rồi à! Ờ mà sao mi hỏi ta?

Thụy với chiếc xe lăn đến bên bàn với vẻ khó nhọc:

— Thị thường ngày mi và anh Huy cùng đến một lượt, thế bộ anh ấy hôm nay không đến hỉ?

Ái nhìn Thụy và bỗng xót xa cho bạn, nàng không dám dùa nữa, với Thụy đã một thời đau khổ và với tấm thân tê liệt còn lại. Có lẽ Thụy sẽ đau khổ buồn tủi một đời. Hôm nay nàng lại đem đến cho Thụy thêm một tin buồn, rồi Thụy cũng sẽ buồn cả một đời:

— Thụy ơi! Mình đến cho Thụy một tin buồn Thụy à! Mai gia đình mình vào Sài Gòn rồi, vì anh Huy đổi về trong ấy dạy, à mà anh Huy có nói với Thụy chura?

Thụy như rơi vào một mơ hồ kỳ ảo, thêm một lần buồn nữa đến với mình sao, thế là mình xa nhau sao anh Huy. Thụy, mày sinh ra để đón nhận tất cả mọi đau khổ trên đời này. Hãy can đảm mà nhận lấy đi Thụy. Trên đời này không cái gì vĩnh cửu cả, tất cả rồi sẽ bỏ mày mà đi mãi mãi.

Tiếng Ái xa dần:

— Thời ta về nha, còn phải mua một ít đồ cần dùng, chút xiu nữa anh Huy đến thăm mi đó.

Tiếng xe của Ái nô nô dưới sân xa dần, bỏ Thụy lại với những im vắng nặng nề, nàng bỗng thấy sợ hãi thật, chị Ngân cũng bỏ nàng đi đâu mất từ lúc trưa.

Theo một đường thẳng từ chỗ Thụy ngồi đến chỗ Huy đứng, Thụy đã nhìn thật lâu: mái tóc rối lòe xòa dưới trán đẹp man dại, đẹp quyến rũ, đẹp phong trần. Từ khi cuộc đời buồn tẻ bắt đầu đến với nàng, Huy là người đầu tiên đem cuộc sống trở lại với Thụy, nàng tìm được ở Huy một tình thương chân thật nhất ngoài chị Ngân. Huy dạy Thụy học khi Thụy ngó ý muốn tiếp tục với sách vở, nàng còn nhận ở Huy được thật nhiều an ủi. Nhiều lúc nàng muốn hò a mình trở lại với cuộc sống thời học trò nhưng nàng mang mặc cảm bệnh tật không dám đến trường, mặc dù chỉ qua một cánh cổng hàng rào nhỏ trường trung học

đang hoạt động dưới kia. Ba năm rồi còn gì, Huy đã mang đến cho nàng sinh khí của cuộc sống mà hầu như đã chết từ lâu lắm. Huy lấy bài của Ái giảng cho Thụy nghe vì Ái và Thụy cùng một trình độ, Huy dạy ở trường học dưới phố, và mỗi chiều ghé thăm dạy nàng. Thụy những tưởng cuộc đời nàng sẽ không còn mây mù che phủ nữa. Thụy cũng không ngờ sẽ có một lúc nào đó Anh Huy cũng sẽ bỏ mình mà đi mãi mãi.

Huy quăng mẩu tàn thuốc qua cửa. Anh lặng lẽ đến ngồi cạnh Thụy:
— Thụy biết anh sắp đi rồi chứ?

Nàng bỗng òa khóc trên cánh tay Huy, nàng không còn đủ can đảm xác nhận hay phủ nhận gì nữa cả, dù sao Huy sắp đi rồi. Cái gì rồi cũng an bài như định mệnh cuộc đời của nàng.

Huy đỡ Thụy dậy anh bỗng có cái cảm tưởng như mình là một người đem đến cho Thụy tất cả những gì không may mắn nhất của đời này.

— Thụy nghe anh nói, hãy can đảm lên Thụy, bộ Thụy không thương anh sao?

Thụy thấy té tái, những lời Huy nói đây là lần cuối cùng Thụy nghe sao muôn đời không còn niềm vui nào đến nàng. Rồi Huy sẽ quên mình.

— Dù sao anh vẫn nhớ đến Thụy, anh vào Saigon chứ đi mất sao?
— Anh hứa viết thư cho Thụy nha!

Thụy chỉ còn thốt được một câu đó. Đã đến lúc tâm hồn nàng chùng hẳn xuống để không còn biết gì nữa. Rồi nàng sẽ còn đau đớn trở lại khi bóng Huy vĩnh viễn ra khỏi căn nhà này cũng như vĩnh viễn ra khỏi đời nàng.

Tiếng Huy vang như hơi thở:

— Mai anh đi, mong Thụy ở lại vui vẻ, có gì gửi cho anh ngày mai không Thụy?

— Mai mấy giờ anh đi?

— Sớm lắm, có lẽ sáu giờ phi cơ cất cánh.

— Rất tiếc em không đưa anh đi được, thôi anh đi bình an.

Buổi sáng hôm ấy, một người con gái đã dậy thật sớm, bên vuông cửa hẹp của những tháng ngày u buồn trở lại của thành phố sương mù, nàng âm thầm nhìn ra thật xa, nàng liền đưa Huy đi trong lặng lẽ như cuộc đời của mình. Giờ này Huy sửa soạn rời bỏ thành phố này rồi. Tự dung nàng thêm được khóc. Và nàng bật khóc nức nở.

HOÀNG TRANG KHÁNH



TRẦN VĂN NGHĨA

PHẠM KHÁNH VŨ

mưa tháng năm

nhớ chim gia long

ngoài vườn đầy những bóng mưa

nhô dâng ghế nhỏ đời thưa, tôi ngồi

biết lòng lời cũ âm loi

nhớ bao chuyện trước bên người cạnh đau

trời đầy những bóng mưa mau

lòng đầy những sợi tơ nào vẫn vương

ghế ngồi, tủ phận nguồn cơn

chim ơi, tiếng hót xưa còn hay không

ngồi nghe mưa nhớ nhà

ngoài kia trời đất mưa mù

hồn nghe thăm lạnh dờng như đã nhiều

thân ta từ độ cảnh bèo

biết về đâu hối quê nghèo xa xăm

TRẦN VĂN NGHĨA

mưa giữa mùa tháng năm

tháng năm gió đậm trên cánh biếc

mơ hồ đường phượng nở thênh thang

em thôi mù bay tôi mắt biết

mưa cuối mùa nhỏ xuồng mềm mang

cộng cỏ đầu hè thơm hương sữa

nghiêng cánh ve sầu khe khẽ bay

em tôi thấp dùm tôi dom lửa

soi sáng hồn nhau trong đêm nay

và gió đưa vui dầm sợi tóc

mặt hồ thành nội cũng u sầu

em thả tình xanh trong lớp học

gọi hồn tôi tôi giữa chiêm bao

tháng năm mưa gỗ mềm trên ngói

và sầu bông phượng nở phôi phai

em như chim đẽ lòng tôi đợi

đường về hiu hắt khói mây bay

PHẠM KHÁNH VŨ

đỗ thi hồng liên



những
bước chân
mưa



Có thật là người đã về hôm nay rồi không nhỉ? Một thoáng xanh bay ngắn ngơ trong mắt tôi. Kh. Tiếng gọi thăm thương nhớ tôi không nguôi. Là người. Là người thật đấy chàng. Con đường nhỏ và dài hương quen biết và ngôi nhà thăm lặng chờ che. Buổi chiều mưa tôi ngồi trong rạp ciné. Im lặng và thương nhớ dày ấm áp trong hồn. Bóng tối vây đầy trong mắt. Tại sao thế nhỉ? Chị A. Em muốn ra khỏi chỗ ngồi này. Mưa gọi nhớ ở ngoài kia. Mưa rơi dài trên lát xanh đẫm ướt. Người đã về rồi đó. Thật như thế mà. Bởi, em nghe những bước chân vang nhẹ nhẹ làm thức tỉnh trái tim hồng rực rỡ mưa và mưa. Oi chị A. Nhưng đường như tất cả chỉ là một giấc mơ xa xôi, ngắn ngủi. Quanh em chỉ còn bóng tối thở dài.

Rất có thể là chiều nay người sẽ đến. Và trời mưa như lòng đang mưa. Người sẽ đứng ngắn ngơ trước cánh cửa quạnh hiu khép kín. Người sẽ hỏi thăm với một chút đau thương những con chim nhỏ giấu đầu trong đôi cánh ngoan lặng lẽ. Giàn huỳnh anh cũ từ nay vẫn giọng hót líu lo. Oi này Kh. người có về thật không chiều nay với những hẹn hò chưa bao giờ được thoát. Một, hai, ba, bốn, từng ngày đã trôi qua lặng lẽ từ khi người quay mặt bỏ đi. Lối sỏi vỡ dưới chân đau rát

xiết. Có những hàng cây trồi xuống ưu phiền. Nữ cười đã tắt mất một chiều mưa trầm buồn tiếng nhạc.

Có ai tìm đến tôi không chiều nay? Hồi cánh cửa một đời quen thuộc. Hồi những con đường in những bước chân vui. Và nắng. Và mưa phố nhỏ. Có chia dùm tôi một chút nhớ thương về chốn ấy. Bởi vì sao tôi không hỏi và người cũng chẳng hẹn ngày về. Bởi vì sao chia cách vẫn là cái muôn đời tôi bắt gặp. Yêu chàng. Yêu chàng cái bóng của mình có đơn nhảy múa? Có ai tìm đến tôi chiều nay không? Hồi những hàng ghế xanh xao tiếng cười vụn vỡ. Hồi những khuôn mặt lạnh lùng xa vắng đó quanh tôi? Ngủ đi L. ngủ đi L. Tôi ru hồn mình yên ngủ trong lòng tay nắm lại khi ra khỏi chốn này tôi sẽ gặp lại Kh. Gặp Kh. hay gặp lại những lối đường in dấu bằng khuông. Người có về thật không như lòng tôi ao ước? Về thật không hở buổi chiều lê thê ảm đạm và ngắt ngây quá đỗi?

Kh. mùa này, thành phố vẫn còn mải ngủ trong mưa sương nhẹ nhè. Quanh những lối đường đến ngôi trường áo xanh hoa vàng còn chưa nở hoa còn ngâm nụ nên bướm vàng chẳng về nhảy múa như mơ, như ngày xưa nắng hồn tà áo mỏng. Như những lần tan trường quẩn quít gót chân về và bờ vai chạm nhẹ. Từ ngày cây thay lá mới và Kh. về chốn ấy, màu xanh đã phai bao giờ không biết. Kh. mặc áo trắng đi học trường S.P. Mùa gì thì hoa quả nở tại bờ bên lối ấy? Mùa gì thì lá rụng ngập lối đi và mùa gì thì khói hương sê vương đầy mắt nhớ? Và chàng còn, chàng còn gì nữa cả. Một thời thân thiết đã đi qua, nhẹ nhàng mỏng manh như sương khói bên trời. Và về sau sẽ ra sao đây Kh. khi mỗi chốn đi về đều có nỗi buồn vui riêng biệt.

Đã có một thời người là cơn gió sớm mai nồng nàn hương bách thảo. Là Kh. với môi cười gắn bó trong nhau thay cho lời ước hẹn. Đã có một thời những cánh chim rủ nhau về hội ngộ. Sớm mai chim hót. Sớm mai chim cười. Hạnh phúc gắn hờ trên ngọn cây cành lá kháng khêu như sương, trong vườn khuya về sáng cùng ngắm một mặt trời và vỡ chết bên nhau như những bài thơ nhỏ nâng niu rồi sẽ bị bỏ quên trong ngắn kéo thời gian. Oi này Kh. một nụ cười có thể nào chia được tôi hai lần? Và chiếc bóng bao giờ cũng lẻ loi cùng khắp. Làm sao biết được người đang ở một chỗ nào, cách ngăn nhau dài ngắn bao nhiêu, làm sao biết được người đang nghĩ đến ai đang buồn vui, khổ khó. Có bao giờ tôi được làm chiếc bóng của chính người, nhỏ nhoi cúi mặt. Nếu là loài chim tôi đã bay đi cùng khắp để cùng người thở một nhịp vui.

Nếu là gió tôi đã sẵn lòng thổi đầy lòng người những nhớ thương tình tự không nguôi; đã sẵn lòng thổi dạt những muộn phiền của người quay quắt. Nhưng tôi chỉ là tôi. Cánh mỏng của một loài chim thiên di chẳng có tâm hồn trâu đầm quá đẽ khó thể làm gió bay đi. Kh, đây chỉ có mưa trên hàng cây xanh giục giã, chỉ có lòng tôi thôi thúc một nỗi buồn. Làm sao biết được rằng người đã trở về chưa trong thành phố muộn màng vắng mặt.

Chiều nay khi tôi bước chân ra phố. Những cánh gió thân thuộc ngày xưa đã lại một lần kéo về trên sân cỏ. Và tôi nghĩ rằng người cũng sẽ trở về như thế. Đợi chờ. Người có biết là gì không nhỉ? Là ngày tháng kéo dài ra quá quắt, là tim chết đứng mỗi bước chân xác xác, mỗi lần tờ lá rụng bay hương. Là tuyệt vọng mỗi một ngày nồng tắt, đêm đen ngòm kết chuỗi nhớ thương. Kh. Tôi gọi người để không còn biết bao giờ sẽ được lời đồng vọng.

Qua bao con đường u ám bóng chiều. Qua bao phút giây ngồi im lặng nơi bóng tối vây đầy. Tôi chẳng còn là tôi ngày ngô. Chị A. Em vẫn muốn đi ra khỏi chỗ ngồi này. Bởi, mưa gọi nhớ ngoài kia. Con đường nhà Kh. năm đó. Người đã về rồi, em biết. Người đang đứng sau cánh cửa xanh khép hờ và nhìn lại một trời mưa bay. Bởi người vẫn yêu những chiều mưa như hôm nay, như yêu mắt em tối màu đêm dày đặc. Cũng có thể người đang đứng nơi khuôn sân cũ, lòng thầm đau đớn như đứng trước một cảnh tiêu sơ hoang phế. Vì sao hờ chị A. mà cỏ mọc tràn lan, mà những cánh tường vi của người đều run rẩy quay mặt đi một phía. Người sẽ nghĩ gì khi ngó thấy. Người có biết chẳng là riêng em vẫn mãi mãi đợi chờ. Không. Lần sau em sẽ không muốn bước chân ra khỏi chỗ ngồi quen thuộc bên song cửa. Có thể người sẽ đến bất cứ phút giây nào, rất đỗi tinh cờ.

Kh. thân yêu. Mùa cũ nào vẫn còn ngát hương trên vai mềm ống ả. Bao giờ người trở về đi nữa, thành phố này vẫn còn giăng ngập khói thu vàng.

Tôi chỉ muốn hỏi mỗi một điều đã làm tôi ngây ngất. Hồi gió, hồi mây, hồi tường cao, gương sáng loáng. Có thật chẳng chiều nay người đã trở về như lòng tôi vẫn ước ao?

ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN

HUY TƯỞNG



THƠ TẶNG



TẶNG HẠNH

Bỗn hôm qua, ở trên mộ hoa
Các em đến áo trắng như là
Hồn tôi bay giữa nghìn năm trước
Chạm đáy thiên thu, khóm nguyệt tà
Ồ không, làm sao mà biết được
Các em con gái tuổi mười lăm
Buổi đầu tôi gặp, hoa vừa trổ
Một cùm, trời ơi như trăm năm
Tôi nhớ rồi, có mưa lay bay
Các em ngược gió dời thu này
Tôi đứng co ro cùng trắng vỡ
Đêm, ở đêm ướt sũng bàn tay
Các em nắm ủng như cổ đại
Tôi bồng trên tay bồng hoang sơ
Cúi xuống tặng em mầu hung bạo
Cái thương, cái nhớ, cái hồn mờ

Và nữa, các em vì sao khóc
Tôi im nghe trăng rã, ngoài đêm
Tôi sợ quá các em nào biết
Tiếng gì vừa rót giữa vô biền

Hải một bông hoa, kia trắng rạng
Tan tành giọt lệ giữa đêm thâu
Tôi thấy chập chờn đôi cánh thoảng
Bay vào khép mộng viết tên nhau
Và tôi đứng trong hồn thơ nhỏ
Viết đậm lời sương khói ngậm ngùi
Cùng một chút tình trao diễm tuyệt
Các em ơi, xin giữ lấy bên đời

Các em ơi, xin giữ lấy bên đời
Thơ sẽ vọng lúc chiều nghệng mắt đep...
HUY TƯỞNG

n.t
ái linh



ngoài
trời vẫn
còn
mưa

Từ những tháng ngày nào không hay biết, nắng đã âm thầm rời bỏ cuộc vui. Đề một buổi sáng nào dậy muộn, nghe tiếng mưa thút thít bên hiên nhà, em bỗng giật mình, hoảng hốt. Bằng một chớp mắt, hình ảnh lớp học và bạn bè chỉ còn là những cánh hoa kỷ niệm, ở mãi một chỗ nào khuất lấp, xa xăm. Trời vào hạ bằng những cơn mưa tháng năm tháng sáu êm êm, rồi ướt lối đi, rồi ướt vai ướt tóc mỗi lần em đi lễ sớm. Mưa che khuất con đường đến trường có hai hàng mè xanh đan kín. Mưa che khuất ngôi trường với những khung cửa lớp màu vàng kiêu hãnh, thân quen. Sân trường bây giờ chắc chắn lên đầy và có lẽ buồn thảm lắm, vì bước chân của học trò Công Chúa đã thôi không còn tung tăng như những ngày xưa.

Trên đời, có hai điều làm cho người ta nhớ: một là thương mà nhớ, hai là ghét mà nhớ, và có phải nhớ vì ghét bao giờ cũng hơn, bao giờ cũng đậm (?) Em không thể làm một cuộc so sánh. Chỉ biết bây giờ êm dang nhớ, nhớ như điên — từ mà điên thì có biết nhớ không, Biển Lượng nhỉ? — Những hình ảnh phút chốc kéo về đầy trong trí nhớ, như những đám mây kéo về đan kín cả bầu trời, đề em thấy hình như mình cũng muốn... chuyền mưa. Bây giờ dù nhầm kín hai mắt lại, em vẫn có thể hình dung một cách dễ dàng những khuôn mặt yêu thương của gia đình C4. Nay là nhỏ Thanh Phương «đô vật» với những chiếc răng chuột bé chút chít này. Đây là nhỏ Trung Linh với những cú ngắt nhéo thần sầu quý khốc này. Rồi là Cản, là Việt, là Nhụy, là Dung... và còn nữa những người bạn yêu thương quá là yêu thương của em, cô bé mít ướt với đôi mắt mờ huyền... mờ vì cận thị. Tất cả bây giờ đã riêng rẽ mỗi đứa một nơi. Những khuôn mặt nhỏ rồi cũng xa theo tháng năm, cũng mờ theo tháng sáu. Đù chúng mình vẫn còn trong thành phố này, nhưng khi xa thì tưởng như đã là thăm thảm. Người ta bảo rằng kỷ niệm thì đồng nghĩa với

lãng quên. Em không muốn tin điều đó. Nhưng trong những buổi sáng như hôm nay, khi cắp sách đã nằm buôn ở một góc tủ, mưa thì đan kín một khoảng trời, em đã thấy mình lè lói đến vô cùng và tự nhiên nghe muốn khóc hết sức. Mùa hạ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi học trò. Nhưng nếu buổi sáng nào cũng thấy mưa bay bên ngoài cửa sổ thì mùa hạ sẽ buồn biết bao nhiêu. Tình cảm con người lộn xộn ghê phai không Biển Lượng? Khi đi học thì chỉ mong được nghỉ, mỗi lần có đau thày bệnh học trò mừng hết lớn. Mà khi ở nhà thì chao ơi, buồn dỗi sợ. Đem điều này nói với ông anh, thì ông ta cười cười bảo: chỉ có con gái là chúa lộn xộn (?) mới mong được đến trường trong những ngày hè..., nhức nhối này (gớm, dùng tiếng chi nghe mà ghê), chứ con trai hả, sức mấy, nghỉ còn sướng hơn «được» nǎn nỉ khi «họ» giận nǔa cơ. Nghỉ là liều thuốc bồ — à điều này đúng — nghỉ là... sưa đậu nành, nghỉ là... bò viên (xời ơi con trai gì nói ra toàn ăn uống không), khỏi chè vào đâu được. Biết là không gặp đồng chí nên em chỉ biết lắc đầu cười, hát bản «Ô rờ lui».

Bây giờ, khi cổng trường đã khép kín, những ngọn me đã xanh hơn sau nhiều ngày mưa, thi em trở về, lật lại từng trang ký ức, tìm lại thiên đường của ngày nào đầy dấu chân chim. Những niềm vui đơn thuần nhỏ dại như ngày nào rồi cũng mịt mờ. Thiên đường xưa rồi cũng mất. Em giữ lại nỗi buồn. Và giọt nước mắt trên mi. Tuổi nhỏ tình anh đã bay xa, «như cánh vạc về chốn xa xôi» nào, chìm khuất. Lớn lên một chút là buồn hơn gấp muôn lần. Nhiều khi em cảm thấy lao dao, hụt hẫng lắm. Bạn bè thì nhiều nhưng tìm một người hiểu mình không phải là chuyện dễ. Điều đó đúng vô cùng, Biển Lượng ạ. Nói như vậy không có nghĩa là bôi xóa đi tình thân giữa chúng mình từ xưa tới giờ, mà đó là sự thật. Bốn năm học qua nhanh. Ngày đầu ngồi ngàng đã nhường chỗ cho những nụ cười mang thương yêu triu mến. Bao nhiêu là buồn vui. Bao nhiêu là hồn giận. Tất cả tạo thành một cánh rừng vây bọc quanh em. Khi loài chim mang thương yêu trên cánh hôm nào giận dỗi, bỏ rùng bay đi, thì cũng chính là lúc em bắt gặp ánh mắt bối rối của mình trong gương. Buồn đến nỗi người mà không thể nào khóc được. Hạnh phúc của em là được đến trường buổi sáng tan trường buôn trưa, được nghe những cái tên gọi hoài không biết chán, được ngồi mãi ở chiếc ghế ấm áp mà bây giờ em vẫn không làm sao quên những vết mực tim bôi đầy. Niềm hạnh phúc thật nhỏ nhoi phải không Biển Lượng? Vậy mà hạnh phúc chưa đến đã đi. Mừng vui chưa tròn đã thấy một trời ngăn cách. Ngày mai sao quá đỗi âm u, dù đường tương lai thênh thang trải rộng. Một con thuyền đã ra khơi, mang theo những tiếng cười hồn nhiên, trong sáng. Em còn được gì không?

Trời vẫn còn mưa bên ngoài cửa sổ, nhưng những quyền vở thi
đã xếp lại tự bao giờ. Cặp sách buồn hiu. Chiếc áo trắng như thở dài
trong ngăn tủ. Đôi guốc cũng buồn đến ủ ê. Mùa hạ quanh vắng đến vô
cùng. Ngôi nhà ít người nom trống trơ, lạnh ngắt. Suốt ngày chỉ nghe
tiếng mưa rơi đều đặn bên hiên. Mưa và nắng giận nhau nên mùa hạ
vắng lặng những tiếng cười. Sau những ngày mưa này tất cả rồi sẽ bâ
dầu như cũ, phải không Biển Lượng. Ngày mai những quyền vở sẽ mờ
ra, thơm nồng mùi giấy mới, ngày mai áo trắng sẽ về với sân trường,
để cây cột cờ thôi không còn trống những ngọn me tây mà khóc nữa.
Những buồn vui của mùa hè rồi xếp hết vào ngăn ký ức. Và một niên học
mới bắt đầu. Cũng vẫn vở tuồng cũ rich. Nhưng diễn viên thì mỗi ngày
một đổi thay.

Ngày mai, tất cả sẽ bắt đầu. Mỗi cánh chim có một hướng trời
riêng. Và những ngày đầm ấm xa xưa của em sẽ không bao giờ tìm lại
được. Con thuyền đã ra khơi. Chỉ còn lại những ngọn sóng gác âm vang
mãi trong lòng. Em thầm gọi tên Ngọc Hân mà nghe muôn khóc. Ngoài
kia trời vẫn còn mưa.

NGUYỄN ĐẠT MUÃA ÂM

Áo qua mưa thảm nước trên tuồng
Một chiếc đồng hồ treo dừng chết
Chiều ấm hồn mưa vong Nghĩa Lâm
Nàng đứng rã đầm người thảm thiết
Sao em vẫn đó. Sao tôi trở về
Một phần đời vĩnh viễn chôn di
Nàng cõm cõi làn ngực gần biển mắt
Tôi đau thương tóc chẻ nát tan
Xết tim đau. Em cũng còn gì
Tay quắn quại chảy bỗng tật nguyên
Ôm mãi tình hèn mọn.

Nghĩa Lâm Nghĩa Lâm xe lạnh hơi bùn
Em đi tới trán hương núi độc
Tôi bơ vơ giữa lối ruộng vườn
Mắng ngàn trái ngô già ưa khóc
Lạnh tanh đá sỏi buốt bàn chân
Chân em bé bỗng dai khờ
Đi tới đi giòng thác siết

Cánh rừng tang hú gọi tôi náo nức.

Tặng cô Biền thiếu thời Nghĩa Lâm — Đà Lạt



TỊNH KHA • NGOÀI TRỜI MƯA

Tôi men theo dưới những mái hiên, hai ống quần uớt sũng nhưng
người tôi vẫn ấm áp trong chiếc manteau. Phố mưa rét mướt hiu hắt.
Khúc Les temps des fleurs trôi nổi tuyệt vời. Thôi dừng lại đây nghe
cho hết bản nhạc rồi hãy đi.

Người đàn ông dắt đứa bé băng qua đường, họ đi loanh quanh ngắm
những cửa hiệu. Cô bé xinh xắn có vẻ là con gái ông ta, tíu tíu cười
nói luôn miệng, gói bắp rang với nửa trong tay. Đứa nhỏ chỉ trả đủ
thì, cuối cùng ông ta mua một món đồ chơi cho nó. Tôi vuốt những
sợi tóc rối lòe xòa, tưởng tượng đến tôi bây giờ. Chắc lem luốc tiêu
diều như con ma. Bụi mưa đọng từng giọt lướt thươn trên da mặt, tôi
ném những hạt nước rười rượi chảy xuống môi một cách thích thú.
Tôi chơi hoài trò chơi cô đơn ấy mà không biết chán.

Một lát sau họ quay trở lại, đứng dừng gần đó. Tự nhiên tôi thấy
thích đứa gái nhỏ lả lùng, nó mặc áo đầm hồng, tóc cũng thắt nơ hồng
nhà, nó nhai nhóp nhép y hệt chú thỏ. Chợt người đàn ông nhìn sang
phía tôi, nói với tôi mà như nói cho một mình mình nghe: trời có lẽ
tồn lâu mới tạnh. Thì ra ông ấy cùng nghĩ tới mưa, tôi nhớ tới mấy
tản thơ của Jacques Préverts. Et il est parth, sous la pluie, sons une
parole, sans me regarde. Ủ biết đâu chẳng là người ấy đây nỉ.

Tôi mỉm cười, không đáp, ngó lung ngon khỏi thuốc xanh biếc bay
thor vờn trên cao. Ông tiếp: Cô cũng chờ xe phải không?

— Không ông ạ, tôi chưa định đi đâu cả. Mà thôi cũng dành về
thì. Tôi về Chi Lăng. Còn ông?

— Tôi cũng về đó, tôi đi cùng với cô.

Chuyến xe vượt ra ngoài thành phố, hồ ngập mưa và sương mù. Cô
bè ngồi bên cạnh tôi. Người đàn ông hỏi thêm mấy câu bâng quơ. Böyle

giờ tôi mới nhận ra ông có khuôn mặt hao hao giống ba tôi ngày xưa. Con nhỏ tên Băng Cơ, nó nói, ở nhà gọi em là Na đó. Nó kể chuyện hồi nien hết sức. Nữ cười nó dễ thương quá đi. Tôi nói ý nghĩ đó với ông ta. Ông cười :

— Cô thấy hai chiếc răng sún của nó không ? Ăn kẹo suốt ngày làm sao không hư được.

Xe đỗ từ từ, Na chỉ nhà Na cho tôi. Cô nhỏ reo lên rồi rít, bà già, má chờ mình kia kia. Tôi đưa mắt nhìn ngôi nhà màu trắng ẩn nấp giữa vùng cây lá xanh ngát, bầy chim sẻ tung tăng trước sân. Người đàn ông khẽ gật đầu chào tôi rồi bế Na bước xuống đường. Thiếu phụ nơi bụi con đang ngoắc ngoắc bàn tay, hình như thế ! Họ quá trẻ trung, như đôi tình nhân. Không dừng tôi bỗng buồn lâng lùng.

Về tới nhà thì trời sẩm tối và mưa vừa dứt hạt. Căn phòng qui đổi lặng vắng thênh thang, đề nguyên quần áo ấm, tôi mở tung cánh cửa sổ, hơi lạnh ùa vào. Tôi ngửi thấy hương đất thơm nồng nàn, khoảng vườn sau cơn mưa long lanh quyến rũ như đôi mắt nào mới khóc xong.

Một giọt nước lăn âm thầm trên má, nước mắt của cơn mưa còn đeo lại hay của nỗi buồn đắm đuối trong tôi ?

TỊNH KHÍ

TRẦN TRỌNG GIỚI THIỆU

Đại văn hào JOHN STEINBECK

Người đoạt giải NOBEL về văn chương năm 1962, trong tác phẩm:

CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH

Kể lại tâm trạng biến chuyển của những nàng con gái thuộc giới hạ lưu mang mộng ước trở thành minh tinh ca sĩ.

Ngòi bút sáng chóe của JOHN STEINBECK đưa chúng ta vào thế giới những nàng kiều nữ mà lúc nào tâm hồn họ cũng mơ mộng đến một tình yêu lý tưởng. Những mối tình qua đường thật lãng mạn nhưng chóng quên.

Quý bạn độc giả sẽ hài lòng với lời tả chân vô cùng xác thật của JOHN STEINBECK.

Bản dịch của VÕ SƠN THANH

ĐỒNG NAI TỔNG PHÁT HÀNH

270, Đề Thám, Saigon

NGUYỄN THỊ
TƯỜNG VÂN

RỐI TÓC
NHỚ THƯƠNG



Bên hồ gió lồng lộng. Trời tháng này mưa mù mịt. Không sáng không trung mà trời tối u mù, trời xám ngoét tưởng chừng những cơn bão sẽ ập phủtoi bời. Gió gây lạnh như làm rét vừa cơn nhớ thương. Nên thơ lâm mà hoang liêu cũng lâm. Buổi sáng sương sa lảng đãng trên mặt hồ sương phủ phục hàng thông chạy dài từ chân dốc lên dãy đồi nhấp nhô phía bên kia. Ở đây em nhìn thấy ngọn đèn vàng bên đường chưa kịp tắt. Một loé sáng èo ọt làm trái tim tê cứng. Buổi tối thức khuya sáng dậy tưởng mình lên cơn sốt. Buồn bã quá ở những tháng hè cho dù bên cạnh vẫn thấy nghèn nghẹt những bài những vở học vội vàng xong mà vẫn chưa thèm ôn lại. Không sao đâu. Áy lại những ngày biếng nhắc em thường an ủi như vậy. Mà ngờ em lười cho lâm rồi cũng vùi đầu mải miết cho xong bốn phần trước những ngày em thi. Chợt dừng em mỉm cười. Thất vọng hay hy vọng đây ? Nhưng bây giờ em không cần hiểu. Em chỉ thấy cần thiết một nỗi nhớ mong yêu kiều trong buổi sáng sớm này. Điệp khúc cũ kỹ vẫn quay lại thật thiết tha trong tim óc. Em nhớ anh. Vâng ! em lại nhớ anh.

Nhớ một lần nào em bắt gặp hình dáng anh trước cửa ngõ. Rùng rợn đến độ em lạnh người, sợ sệt đến độ em muốn hét to và xúi ngay tại chỗ. Không ngờ thật đấy. Không tưởng thật đấy. Buổi chiều đó, em nhớ có mưa mảnh khảnh — Sợi mưa đan nhau giống như một rèm trúc. Gió cũng gây lạnh và làm em mát lạnh. Bởi rối ghê nên mắt em long lanh giọt nước mắt. Chùi thì trời cũng giăng lại những mạng nhện thân thiết

cho dù đây là buổi sáng và thường buổi sáng như vậy em đã mang nỗi nhớ lê mòn trên con đường đi học có nhở em thân thiết. Thương như nào mà không cần người thông cảm và em chỉ biết ngại ngùng nói nhỏ. Sáng nay nhờ T quá, Vì ạ! Chỉ như thế để bốn giờ học ở lớp em vừa o hờ, vừa chăm chỉ. Thì như T, Ba bảo: ngày nào cũng như ngày nào, nhở cũng chút nhở chút quên — Không chối cãi và em lại thích cười.

Sương giờ ở ngoài như pha loãng — qua cửa kính em đã nhìn thấy con đường bên hồ — và đó những chuyến xe đò khởi hành sớm nhất cũng bị em bắt gặp — chỉ có những sáng nghỉ học em mới có thể tiền những đoàn xe. Em thấy buồn, thật buồn bã. Hoài hoài trong ngóng và đưa tiễn. Nhiều lần rồi, em vẫn thường đưa tiễn buổi sáng và mong đợi buổi chiều. Thành phố này lạnh lẽo mà để em thương nhớ. Nhất là buổi sáng sớm mang hương muối mặn và những buổi tối chìm đắm nỗi nghe ngào bùa vây trong mắt một người chờ đợi một người. Em vẫn tưởng như chờ đợi một điều gì thật mơ hồ và thần thánh — và em ở xa anh một khoảng nghìn trùng.

Như thế đó — một buổi sáng dậy sớm mởi nhở cơn nhớ, đau đầu vì bài học và muốn đau tim khi nghĩ đến những chuyến xe. Thành phố của em sáng ướt mưa sương. Một chút sương có mặt trời và sau đó lại âm u không kịp để vừa khóc cái áo dài lụa mỏng — ở ngoài hiên nhà, em bắt gặp những đóa phù dung nằm chết — có lẽ vì buổi tối mưa to và gió tạt mạnh làm gãy hoa. Hình như ở vườn lại nở thêm vài chùm phong nhã. Tự nhiên em thấy hình ảnh anh mờ mờ trong khói nắng. Ừ thì anh đó — và em có một buổi sáng vàng óng yêu thương — một buổi sáng vui dập ý nghĩ chết chóc. Để em lại hy vọng chờ đợi tin tức của anh ở trong thành phố nắng rát da mặt.

Rồi một lát nữa em sẽ xuống nhà ăn điểm tâm. Em vẫn thích uống một tách cà phê sữa và gặm một mẩu bánh mì không. Nhưng lúc này em không còn thấy cần thiết một buổi ăn sáng — cứ sợ sệt những điều mơ hồ mà ứ nghẹn trong cuốn cỏ. Em không nuốt nổi món ăn — Chỉ có nuốt nước mắt vừa ứa nếu không muốn chảy thành hàng trên gương mặt sầu não. Và vì thường bắt gặp em trong dáng đứng im lìm bên cửa sổ ngó sững qua con đường bên kia hồ. Thường lúc nào Vi cũng hỏi: lại nhớ T? Tiếng ứ nhẹ của em như roi hut hẳng trong căn phòng lạnh băng mà thấy tội nghiệp. Vì hay bỏ đi với cái lắc đầu nhẹ và gương mặt buồn triste tĩnh. Như thế. Những buổi sáng vừa thức dậy của em là vậy đó, anh yêu dấu.

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN

CƠN MÙA ĐẦU MÙA HẠ



LƯÜY ĐỨC NGHIỄM

Niệm co ro trong chiếc măng tô. Hàng hiên mưa tạt lạnh và ẩm. Con đường sũng nước những chùm lá nghiêng ngả theo từng con gió thổi mạnh. Màn mưa dày đặc che mờ phía bên kia sông đường vắng hoe. Nghi vẫn chưa về. Niệm móc thuốc hút chờ đến cả tiếng đồng hồ, ngày sắp hết có lẽ Nghi phải học thêm giờ? hay nàng xuống phố? Mùa hạ ở Huế bắt đầu bằng cơn mưa dầm. Không một nơi nào sầu thảm hơn Huế trong những ngày mưa đầu là mùa hạ. Đó là một trong nhiều điều khiến chàng phải nhớ đến Huế. Bắt đầu bằng Nghi. Có lẽ vậy. Nghi giống như những lối đi đầy tre ở Vỹ Dạ dịu dàng và im lìm. Mai phải rời Huế. Niệm rùng mình, trời hơi lạnh trong buổi chiều đầy sương.

Sau bữa cơm chiều, chị Phượng nói chiều Niệm về dùng cơm với vợ chồng chị một lần cuối. Niệm nói nhỏ chắc em không về được. Nhà của vợ chồng chị Phượng trong thành nội gần Hồ Tịnh Tâm. Đường sá hẻm giờ lầy lội. Niệm uống hết tách trà rồi đứng lên:

- Em xuống phố mua ít quà mang về cho nhở Thiều.
- Niệm chờ anh Phan về anh ấy đưa đi. Trời còn mưa quá mà.
- Không sao đâu chị. Lúc này anh Phan khó có thể về sớm.
- Em có định gặp lại Nghi.
- Vâng có thể như vậy.

Chị Phượng cười.

Sự thật vẫn thường giản dị và xót xa như vậy. Chị Phượng ngồi là mọi chuyện sẽ qua khi Niệm rời Huế.

Niệm chào chị Phượng rồi bước ra, anh Phan vẫn chưa về. Niệm đứng lại đốt điếu thuốc. Buổi tối hơi sương mỏng nhẹ còn ủ trên đầu ngọn cỏ. Niệm nhìn xuống hồ thấy như đằng trước là một đám cỏ may nở bông trắng xám khó mà nhận ra phía dưới lớp trắng xám đó là nước

hồ lạnh giá. Hơi sương bốc từ mặt nước kết giăng thành một tầng mây dật dờ nhẹ nhàng với màu xanh bát ngát, với sương khói bền bỉ áp giữa mặt hồ. Tiếng mưa hắt trên kẽ lá tạo một âm thanh buồn buồn. Đèn đường vừa được bật sáng, mưa vẫn nặng hạt trong màu vàng với bụi quạnh. Niệm tưởng rằng không thể chờ đợi lâu hơn—chàng ngồi thầm—có thể chẳng bao giờ trở lại, có chẳng chỉ là những cánh thư trao đổi. Những giọt nước lạnh hắt lên mặt chàng rùng mình, xúi tràn buồn những chuyến phà cũ trên giòng sông không lớp sóng ấm thầm dưới cầu Trường Tiền. Trên đường dẫn vào thành những hàng cây vàng bước sang mùa hạ những cây cột điện cũ chờ vờ, trên hàng cây vắng gió khô héo khẳng kinh.

Bóng Nghi mặc áo mưa trắng hiện ra ở cuối phố mờ xa giống như chiếc lá run rẩy vật vờ trên bãi nước mênh mông.

- Em mời về.
- Dạ.
- Có chờ em không?
- Một tiếng đồng hồ.

Nghi cười.

— Mưa quá em phải ngồi lại nhà nhỏ bạn. Hai đứa làm bánh ăn đợi ngót mưa mời về.

Niệm rit hơi thuốc nhìn đầu tóc Nghi uớt sưng.

— Anh mở cửa dùm em.

Niệm mở khóa cửa giúp Nghi, tay chàng lóng ngóng run rẩy.

— Chị giúp việc đi đâu mà em phải khóa cửa?

— Chị ấy mới xin về hôm qua thăm nhà.

Niệm nhường lối cho Nghi bước vào. Buổi tối đã xuống hết con đường. Mùi thơm ngai ngái của sương đêm tụ trên những đám lá cây.

— Anh uống cà phê nha?

Không đợi Niệm gật đầu. Nàng đi đến mở tủ lấy bếp điện đun nước. Niệm im lặng nhìn nàng làm những công việc một cách thận trọng. Nghi đặt tách cà phê xuống bàn rồi ngồi thu chân lên ghế. Niệm uống một hớp nhỏ và đốt thêm một điếu thuốc.

Nghi nhăn mặt.

— Độ rày anh hút thuốc nhiều ghê.

— Hút thuốc để nhớ Nghi thật nhiều.

— Khỏi đi, như thế vài bữa phổi anh lung lõi thi anh đồ thừa là nhớ em à.

Niệm cười nhìn qua lán khói mờ mờ trước mặt chàng thấy Nghi hẫy còn trẻ con.

Nghi ngửa người ra sau tựa đầu lên thành ghế, vài sợi tóc uớt sát má nàng.

Sự im lặng làm Niệm lúng túng.

- Mai anh về.
- Em biết, đừng nói nữa, em sợ.
- Anh vẫn nhớ em.
- Em biết...
- Nhiều lần đến gõ cửa anh chỉ sợ không có em.
- Một ngày nào đó sẽ như vậy.
- Tại sao?
- Vì chưa bao giờ anh gần em.
- Em muốn nói là mai anh đi?
- Em không biết nhưng có lẽ vậy.

Nghi khóc. Lời nào nói ra rồi nghe cũng buồn thấm thiết, như buỗi chiều trước khi cơn giông kéo tới. Niệm nhìn những giọt mưa hắt trên ô cửa kính sau lưng Nghi những giọt nước thấm lại dần. Màn đêm nhả bóng tối ra từ các đám lá gọi mưa trong vườn. Một cơn gió thổi mạnh, Niệm rùng mình. Bầu không khí gày gò của những ngày giao mùa. Nghi đi vào phòng ngủ khoác thêm một chiếc áo len trắng.

- Hồi chiều em vào thành nội và có ghé nhà chị Phượng.
- Trước khi ghé nhà chị Phượng em đi đâu?
- Ra ngoài bờ sông.
- Lạnh thế này ra bờ sông làm gì?
- Nhìn những bông gạo nở.
- Thế thì anh hiểu chị Phượng đã nói gì với em.
- Sáng mai anh về Saigon, chị Phượng cho em biết như vậy.
- Đáng lẽ anh phải cho em biết trước khi chị Phượng nói ra.
- Như thế thì anh quyết định đi?
- Không biết có phải như thế không nhưng có lẽ anh phải đi.
- Em nghĩ anh về sớm quá.
- Lúc ra bờ sông em có thấy bông gạo nở?
- Có, nhưng rất ít.
- Thế thì mùa hạ rồi.

Còn mưa đã hết nhưng hình như có gió thổi mạnh hơn, hai người rời hàng rào im lặng. Niệm nghĩ khéo trời lại có bão, có thể mai không có máy bay. Nghi ngồi thu nhỏ trên ghế bất động như con mèo ốm, hai tay úp vào mặt. Nàng khóc, những tiếng rầm rì rít của Nghi nghe dường như những tiếng ve theo nắng đi về kêu râm ran trên những con đường đầy hoa gạo nở.

— Đừng khóc nữa Nghi.

Nàng ngược mặt lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nàng đứng dậy đi vào phòng và biến mất sau cánh cửa, tiếng ồn khóa đã được vặn lại. Niệm bước tới đập cửa hốt hoảng.

— Nghi... Nghi... mở cửa, anh muốn nói với em. Nghi không trả lời, chỉ có gió lướt bên ngoài rồi im lặng.



ĐỊNH ĐỒI MƯA • HOÀNG DƯ THỦY

Trời hắt còn tối, hương sen từ hồ bay lên nhiều hơn. Mùa hạ với những giọt mưa hắt nhẹ. Niệm lấy chiếc gǎn máy của anh Phan chở chị Phượng lên trạm hàng không, rồi chị đi về, trời trong nhưng vẫn mưa, Niệm moi túi tim điếu thuốc. Hành khách bắt đầu lên xe ca, người con gái ngồi sau lưng Niệm im lìm làm chàng nghĩ đến đôi mắt của Nghi lúc nào cũng bất động cố hữu và trầm mặc ưu tư.

LÝ ĐỨC NGHIỆM

NGÀY TRỞ VỀ • TRẦN THÀNH THẠCH

Đường về không thấy nắng
Gió lạnh buốt hồn xưa
Tìm đâu bàn tay ấm
Chiều. Đã chuyền cơn mưa

Trên thềm xưa hia hắt
In bóng ta một mình
Trong nỗi buồn ngơ ngác
Mưa Lắp tình lảng quên

Hồn khô như chiếc lá
Đang rụng xuống chân người
Khúc tình ca bỗng lạ
Đêm. Tân trên cánh môi

Nụ hôn đầu đã mất
Ôi thôi! Anh về đây
Chút tình xưa cũng nhạt
Ngày về — Mưa có bay?

Buổi chiều mây đen kéo về thị trấn hẹn một cơn mưa vừa đủ lồng buông đến khóc. Tôi trở lại ngôi nhà dưới chân đồi, thẩn thờ như một kẻ mộng du. Nhà Khang, cửa đóng im lìm. Bên trong khu vườn đầy hoa đẹp tô điểm thêm ngôi nhà đã đẹp nhờ lối kiến trúc tân kỳ. Tôi với tay hái trộm cánh hoa hồng đỏ nhưng khi cánh hoa nằm trong tay cũng là lúc tôi bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình nura nghiêm nghị, nura như chẽ nhao. Trong cơn bối rối đó, người con trai đến bên chậu hoa hồng nhìn tôi cười nura miệng:

— Muốn hái thêm hoa hồng không bé?

Tôi đỏ mặt lắc đầu. Tiếng bé trên môi người lạ làm tôi nhớ tiếng bé ngọt ngào của Khang. Người con trai thấp thoáng một vài nét của Khang. Giương mặt rắn rỏi, phong sương, tóc hót cao, quần phục thẳng nếp với hai hoa mai đen buôn trên ve áo. Người mà Khang hay nói đến bây giờ đang ở trước mặt tôi. Tôi thích thú vì mình biết người mà người không biết mình, rồi luống cuống đến nỗi gai đâm vào tay. Tôi ngược nón Triều chợt bắt gặp mắt anh cũng thăm thẳm muộn phiền như mắt Khang. Anh Triều—anh của Khang—làm tôi nhớ Khang dì kỹ, muốn khóc. Tôi kêu nhỏ: trời ơi. Tiếng anh Triều trầm trầm lẩn trong hoa, trong lá:

— Gọi ai thế bé?

— Tôi gọi... tôi.

— Cô bé đứng đây mà sao còn gọi cô? Ô kia, cô bị gai đâm vào tay rồi...

— Không phải tôi đứng đây đâu. Tôi đi xa rồi. Không bao giờ về nữa.

— Bé là thi sĩ?

— Không. Chỉ là một người nhiều mơ mộng. Ông này, ông là Bác sĩ cho tôi hỏi một câu nhé. Giữa một vết thương rỉ máu, và vết thương không rỉ máu, vết thương nào đau đớn hơn.

— Sao cô bé biết tôi là Bác sĩ?

— Dấu hiệu trên túi áo ông đó.

— Câu hỏi của cô bé khó trả lời lắm nhưng tôi cũng trả lời cho cô bé vui lòng. Tuy nhiên không phải trả lời ở cương vị một Bác sĩ mà ở cương vị một người mơ mộng như cô bé. Vết thương rỉ máu chóng lành còn vết thương không rỉ máu, còn gọi là vết thương lòng thì đau ngàn đời. Bằng lòng chưa cô bé ?

— Tôi tưởng Bác sĩ không biết mơ mộng chứ ...

— Bé nè, có phải buổi chiều cô bé thường đi học về ngang qua đây không ?

— Sao ông biết ?

— Biết chứ. Có điều gì mà tôi không biết đâu.

— Ông có tin chắc như vậy không ? Tôi biết có điều ông không biết, không ngờ là tôi biết rất nhiều về ông. Nhiều hơn ông biết về tôi nữa.

— Cô bé biết gì ?

— Đại khái như biết nhà ông có bao nhiêu anh em, biết ông làm nghề gì, và biết cả tên ông nữa. Nhưng ông đừng hỏi lý do.

— Cô bé là thám tử ?

— Không. Chỉ là một người nhiều mơ mộng như tôi đã nói khi này.

Mây đen kéo về nhiều hơn. Cảnh trên đồi đẹp u uất. Tôi thêm được chạy lên đồi gọi Khang ơi trong những chiều như thế này. Tôi nhớ Khang muôn điên. Trong suốt cuộc đời này, em dành mắt anh phải không Khang ? Tôi gài cảnh hoa leo cánh cổng xám buồn :

— Tôi gửi lại ông cảnh hoa này. Tôi về.

— Tôi tặng cô bé mà.

Tôi lặng lẽ lắc đầu, quay gó. Tiếng anh Triều thấp thoáng trong gió :

— Trời sắp mưa rồi nhé.

Vâng, trời sắp mưa. Nhưng em bây giờ, em còn ngại gì những con mưa đời hổ Khang ? Trong lòng em con mưa phiền muộn không bao giờ dứt. Mưa tưới xuống làm xanh tươi những hạt giống đau buồn trong lòng em tuyệt vọng. Những hạt mưa nhẹ nhàng bắt đầu rơi trên những hàng cây quen, trên ngọn đồi nhớ. Tôi một mình đi ngược con dốc yêu thương. Làm sao mưa mang dùm tôi nỗi buồn đến nơi nào Khang đang ở. Làm sao gió cuốn bay dùm tôi hết những thiệt thòi. Trên ngọn đồi mưa bay hiu hắt cả tim tôi quạnh quẽ. Tôi nghe lòng ngậm ngùi theo mưa. Quanh mình không một kẻ thân quen. Khang yêu dấu, mắt anh rời còn ai đâu cho em chia sẻ những niềm vui trẻ dại; còn ai đâu cho em kiểm tìm một sáng nắng, chiều mưa ? Cách xa này là một chia lìa đau đớn nhất cho riêng em. Với Khang có phải đó là một giải thoát ? Em

vùng về không giữ được hồn Khang, để mất cả hồn mình. Tôi nghiệp em quá, Khang ơi.

Buổi chiều thấy anh Triều, em lại nhớ Khang quay quắt với đôi con mắt linh động tuyệt vời. Một lần nào Khang đã nói với em : «niềm vui, nỗi buồn không phải ở môi cười mà khuất chìm trong mắt. Nhưng đời có mấy ai biết được buồn trong mắt mình...» làm em nhìn anh Khang ngắn ngơ. Anh Khang đã từng bảo «Khang là cục đá. Khang không có trái tim». Vậy mà anh Khang cũng mơ mộng ghê đi. Cho em gọi hoài anh Khang là viên đá quý. Cho em thương hoài một người dù không có trái tim. Bằng lòng nghe anh Khang. Cho dù có xa nhau điệp trùng sông núi. Cho dù suốt đời em lạc loài trong trí nhớ Khang. Em không sợ thiệt thòi, ngại thương đau vì còn nghĩ đến Khang. Hãy hiểu dùm em đó là một an ủi vô bờ. Mắt anh Triều vừa nghiêm vừa buồn chợt nhìn thấy chiều nay làm em lao đao nhớ những kỷ niệm ngõ đã phai mờ. Nhớ Khang em không biết làm gì hơn là viết. Viết như một lối thoát và những giọng chữ mộng mơ sẽ đưa em vào thế giới mà nơi đó em tìm thấy những ước mơ của mình. Những ước mơ tuy bình dị mà không bao giờ thành đạt ở ngoài đời. Đó là lối thoát của kẻ thiệt thòi nhiều trong cuộc sống và là những giấc mơ tuỵệt vời xoa dịu những đau thương trong lòng em khổn khổ. Trong đời nếu có lần mình gặp lại, chao ơi, chắc sẽ ngỡ ngàng lắm phải không anh Khang ? Bây giờ anh Khang tì như người đang ở trên cùng đỉnh đồi vinh hiển. Còn em tương lai, hiện tai mịt mù như trên đỉnh đồi mura chiều nay. Em chọn ngodon vui là bảng đen, là phấn trắng là những ánh mắt học trò trong sáng, thơ ngây. Mai về phố lạ làm cô giáo mới chắc buồn chết đi thôi. Khi chọn nghề cầm phấn là em bỏ hết tất cả. Bỏ thị trấn thân quen, bỏ căn nhà cửa xám im lìm bên chân đồi thơ mộng với chị Thủy anh Triều cùng những người thân của Khang, bỏ cả những nuông chiu của mạ, của anh và của bạn bè. Nhưng Khang ơi, làm sao cho em gửi lại đây nỗi buồn của mình — nỗi buồn đeo đẳng như hình với bóng khi suốt đời em còn tương tư Khang ?

Em trở về khi trời còn mưa nhẹ nhưng đủ lạnh mềm đôi bờ vai em gầy guộc nhỏ. Sau lưng sóng vỗ như một tình khúc buồn mê. Áo em trắng xóa giữa chiều mưa. Thêm khóc vỗ cùng nhưng không dung hình như nước mắt đã cạn khô. Quanh em bây giờ là biển sâu với nghìn con sóng lao xao. Không biết vực sâu nào em sẽ rơi xuống. Không biết mảnh trời nào em sẽ nguội dịu đi những buồn xưa. Chân em vẫn hoài gõ nhịp buồn tênh trên con đường mờ ảo thênh thang gọi hoài tên anh Khang suốt con mê đời dẳng đặc, nghe tên mình té buốt theo từng âm hao la lảm. Nhiều đêm nhắm mắt uống những viên thuốc tim giấc ngủ muộn màng, em mê đắm trong từng cơn mơ kinh khiếp. Em thấy đát

tang mình với quan tài gỗ đen, với cỗ xe bạch mã. Bạn bè thân thuộc có dù nhung tim hoài không thấy Khang đâu, em tủi thân khóc ngất. Nước mắt lạnh ngắt làm em bừng tỉnh con mè nhưng tỉnh con mè này dè đắm chìm vào con mè khác, con mè đòi với bóng Khang lạnh lùng ngạo mạn. Em nhớ hoài câu đã đọc trong sách: « cuộc đời là mơ. Niềm vui cũng chỉ là mơ. » Khang ơi, em đã biết những ngày có Khang chỉ là giấc mơ vô cùng ngắn ngủi. Mà đời em cũng chỉ là giấc mơ buồn thỉ Khang. Dư hương của những ngày ở cạnh Khang là nỗi đau đớn, đau suốt đời được thắp sáng bởi ánh mắt Khang u triste như một ngọn nến vĩnh cửu. Có con đường nào đưa mình về thấy lại nhau không hở Khang? Mà nếu có, chắc gì Khang bằng lòng trở về nhìn lại người con gái xa xưa ấy. Cho nên em xin cất giữ những đau đớn này để làm kỷ niệm phiền muộn nhất đời mình. Với em, cái gì cũng là kỷ niệm hết, Khang ơi. « Le Souvenir est tout lorsque le coeur le garde ». Cái gì với Khang em cũng gọi là kỷ niệm dù kỷ niệm đã xa vời, hư ảo đến cuối đời em vẫn còn ấp ú? Em dừng lại bên cổng nhà Khang cầm lấy cánh hoa hồng ban chiều giờ đã tết tối, ủ dột. Lòng em nao nao. Hoa ơi, khóc cùng tôi. Khang ơi, khóc cùng em. Trong nhà vang ra tiếng đàn và tiếng hát của anh Triều: « Nghìn trùng xa cách. Đời dứt ngang rồi. Còn lời trấn trối, Gửi đến cho người. » Trong mưa, tiếng đàn anh Triều xoáy vào hồn những thanh âm buốt giá. Vâng, em gửi hết cho anh rồi mà Khang. Gửi nỗi đói mồi gượng cười, gửi cả linh hồn mình sao Khang không nhận? Tất cả đã là của anh rồi đó Khang. Nhận hết đi anh. Còn em, chỉ xin giữ nỗi buồn này thôi. Trả hết cho người, cho người đi. Ủ, sao em, trả hết, Khang chưa nhận mà đã vội vàng ra khỏi đời nhau? Em một mình đi vào cuộc đời với hành trang là nỗi muộn phiền. Vừa đủ nặng tay. Giữ làm sao hết những thương yêu, tuyệt vọng, chán chường của những ngày mới lớn? Tiếng đàn đã tắt, em như vừa rời xuống từ mây trời trời xa Nhìn cành hoa rơi tả trong tay em đón đau gọi nhỏ: Khang ơi...

HOÀNG ĐÌ THỦY

SẮP PHÁT HÀNH TOÀN QUỐC :

MỐI SẦU CHUNG

truyện dài MẶC THÚY – HOA NẮNG xuất bản
MỘT TRUYỆN TÌNH THƠ MỘNG, TUYỆT VỜI CHÚA
ĐẦU KHỎ GIỮA KHUNG CẢNH ĐỔ NÁT CỦA HUẾ
SAU NHỮNG NGÀY ẢNH HƯỞNG TRẬN CHIẾN QUẢNG
TRỊ. MỘT TÌNH BẠN CHÂN THÀNH VÀ CAO THƯỢNG



MÙA XA

P. PHƯỢNG

Mùa mưa, những cơn mưa ào ạt đổ xuống thành phố. Mưa kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Cơ hồ chưa bao giờ được mưa, như những giọt nước mắt của cô bé hay hờn. Từ sáng, bầu trời xám chi, gió quất mạnh từng cơn. Cánh cửa sổ phòng tôi đậm rầm rập từng trận gió. Qua hàng song sắt cong cong tôi thấy các cành lá xanh mướt quần quại đậm vào nhau. Lá xanh nõn vì tắm gội qua hàng ngàn giọt nước, lao chao thật thảm. Và nước đọng trên lá rơi xuống đường. Đọc báo nghe nói có bão ở một nơi nào đó, rơi rớt lại trên các mái nhà thành phố. Bão ở một nơi nào đó? Tôi tưởng tượng nhiều luồng gió lớn, hung bạo thổi qua các nơi trên trái đất này. Gió đậm đầm qua đại dương sóng xanh nước lớn. Gió bão thổi ngã tất cả cây cối trên đường chúng đi. Và thành phố tôi đang sống với mưa hoài không dứt, từ ngày qua đến ngày nay, sang đến ngày mai.

Sáng nay trời lại mưa. Hình như mưa từ sớm lâm thì phải. Mưa qua cửa sổ quần đóng lúc tối tạt vào phòng ướt đầm cả mặt làm tôi tinh hàn. Qua lớp vải trắng mờ, bên ngoài khung cửa tối đen. Thỉnh thoảng sáng lên rồi tắt ngay. Qua ánh sáng lẩn chớp đó, những chiếc lá, những cành khô mục, những giọt mưa lấp lánh có một vẻ gì kỳ quái. Cây lá đậm vào nhau, đen dúa, các hình ảnh kỳ dị. Tôi nhoài người lên đóng cánh cửa, rất đối vội vàng. Mưa to hơn rõ ràng tiếng nước chảy trên máng xối bên hông nhà. Tôi vuốt nước ướt đầm trên mặt, chợt bàng hoàng một nỗi gì khó tả. Nỗi buồn? Nếu là nỗi buồn tôi cũng chẳng biết mình buồn gì. Gọi là nỗi vui càng không đúng. Chỉ biết đó là cảm giác bâng khuâng, ngậm ngùi trước một vời xa. Một chuyến

đi. Một clia lia không rõ là có vĩnh viễn không? Tôi băng hoàng nhớ ~~còn~~
mưa nhỏ vừa đùi đất. Cơn mưa đến bất chợt đã giữ chúng tôi dưới
một bóng cây. Hai đứa nhau nhau, nước từ những chiếc lá đồ ròng ròng
xuống mặt mũi tay chân. Hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau, trong màn
mưa và hồn ~~màu~~ ngay lúc đó gió bão đến cũng không làm chúng tôi lạnh.
Anh à, những bóng cây mát xanh trên đường đến trường, quán nước
hay hát *Ngày xưa Hoàng thị*, chắc giờ đóng cửa im lìm và hàng cây rủ
buồn vì mưa hay vì đợi học trò đi học lại? Tưởng tượng cánh cửa ~~tre~~
quán nước đóng kín, lũ bạn ghế bụi ngập, sân trường chờ voi bóng cây
bã đậu chắc vẫn vẻ lầm anh nhỉ? Và em có linh cảm chẳng bao giờ
chúng ta trở lại một lần nào khác, phải không anh?

Cơn mưa kéo dài đến sáng. Tôi ngủ tiếp một giấc ngắn, chập chùng
mê hoảng sau lần thức giấc đột ngột. Trùm chăn kín đến đầu, như cố
hướng một chút hạnh phúc, một nỗi vui sướng lười biếng. Tiếng mưa
rơi đều từng nhịp, từng nhịp đến nhảm chán. Lúc đầu tiếng mưa rơi từng
tiếng ngắn, thanh tạo nên một sự hồi hộp, khắc khoải chờ đợi. Và lo sợ
vô cớ khi mưa nhanh, chen chúc nhau hay đột ngột ngừng bặt. Rồi
trái tim cũng trở lại bình thường, buồn bã; như một dồn ép đến tận
càng, đến chân tường rồi phải òa vỡ, lan tràn ra. Sau nhạt dần đến độ
trở thành nhảm chán. Tôi lắng nghe những tiếng động chung quanh.
Những tiếng động thản thuộc lần cuối còn nghe. Tiếng lục đục của mẹ
dưới nhà, lũ em ăn sáng nói cười vang. Nhạc từ chiếc cassette nhỏ trong
phòng ông anh nhả ra một khúc nhạc buồn. Chà, buổi sáng nghe nhạc
này buồn đến tự tử đấy, anh Toàn ơi. Chắc anh đang thất tình cô nào
chứ gì? Ý nghĩ đó làm tôi bật cười khan. Tiếng cười ngắn, run run
và khi những âm thanh khô đó ngừng, tôi biết mình tự đổi lòng bằng
tiếng cười gượng gạo. Minh còn buồn hơn anh ấy nữa mà, phải không,
hở trái tim nhỏ lầm chuyện?

Cứ thế từng giọt, hàng trăm giọt, hàng ngàn giọt tiếp tục nhỏ
xuống suốt buổi sáng. Mưa làm chùn chân đi, làm lờ những hẹn hò. Mưa
chỉ được việc khi hai người gặp nhau, đứng dưới mái hiên hay bóng
cây trong màn mưa mịt mù. Không biết anh có đến được trong buổi
sáng cuối này, trong thứ thời tiết kỳ quái này không? Anh à, em mong
anh đến nhiều lắm. Với mái tóc trót đậm nước mưa. Đến để chúng ta
nói chuyện một tí dưới dàn hoa giấy, nói vu vơ vài chuyện chẳng đâu
không đuôi và chỉ để nhìn thấy nhau còn đủ mắt mỗi tay chân yêu dấu!
Anh không đến, chắc trái tim nhỏ khắc khoải hơn cả từng giọt mưa
nhỏ xuống tim đau. Hành lý sẽ nặng, chứa đầy nỗi buồn đó anh.

Tôi loay hoay suốt cả buổi sáng trong phòng với cái valy. Không
thể nào thu xếp hết cả kỷ niệm thời mới lớn vào một chuyến đi dọc.
Còn đó, những hẹn hò đưa đón, những cảnh thư vụng dại như học trò

trong tập vở. Tôi muốn mang đi tất cả những vật gì dính líu thân thiết
với tôi. Từ quyển vở, cuốn sách trung gian đến đôi guốc áo quần học trò.
Đến cả căn phòng, chiếc giường tôi đã nằm nhùn ra cửa nghĩ
bằng quơ đến người. Và chiếc gương thân thiết, đã nhìn tôi từ lúc
còn bé đến tuổi biết soi gương chải tóc hàng giờ. Căn nhà quen thuộc
từng cây cột, từng miếng gạch vỡ, vườn rau sau nhà. Sau khi rời bỏ
ngôi nhà, lia thành phố cũng như bỏ quăng đời cũ, những mộng mơ
con gái, bước vào một đoạn đời khác, khó khăn hơn. Nhưng tôi vẫn
phải bước đến, nó đang chờ đóng cũng như rinh rập tôi. Mười tám
tuổi rời còn gì bé bỏng nữa phải không cha mẹ, phải không anh yêu
dấu? Và như thế là không còn ăn bám gia đình, cả một cuộc sống tự
lập ngã nón chào mời. Một trang vở mới toanh sẽ mở ra; sửa soạn
mở ra chiều nay và tôi chính thức bước vào đời mới vào ngày mai.

Va-ly đang soạn và vé máy bay cũng đã sẵn, một nơi khác trong
thành phố lạ đang chờ đón tôi, con chim mới ra ràng. Bạn bè, bà con
thân quyến đã chào kinh xong cả, có nghĩa là chuyển đi này có thật,
có thật đấy. Tôi nhắc đi lập lại với chính mình. Chỉ có anh, chúng ta
chưa nói gì về chuyến đi sắp đến của em. Chắc anh cũng biết rồi nhỉ?
Dù không một lời hẹn, một câu hứa mơ hồ đem lại chờ mong, em vẫn
chờ, đợi anh đến từng giờ phút buổi sáng hôm nay.

Cuối cùng tôi cũng soạn xong va-ly. Tôi không mang theo gì cả,
những chứng nhận của mười tám năm ở ngôi nhà thành phố, yêu
dấu, ngôi trường kỷ niệm. Mà mang theo đầy đủ trong tim, trong óc.
Thì thôi vậy, sẽ không có gì gợi nhớ mười tám năm đã qua. Coi như
vĩnh biệt một phần đời đã qua nhiều niềm vui và cũng lắm nỗi buồn.
Đào mò chôn cô học trò mỗi sáng đi trên con đường hàng cây cao đến
trường. Những ánh mắt lấp ló của đám con trai, những bước chân lèo leo
theo sau, vài bức thư xanh mướt trong hộc bàn. Coi như một phần
đời rất đẹp của mình đã khép kín, mù mịt lối về. Dù có nuối tiếc, có
buồn bã cách mấy, nó vẫn bình thản khép lại và chắn lối mơ mộng.
Thôi thì hãy vui vẻ chào đón một phần đời, của riêng ta mà cuộc đời,
mà Thượng Đế ban phát. Cho dù có đau buồn ra sao nữa, ta vẫn phải
chịu, vì đó đời riêng của ta.

Tôi dồn tất cả đồ vật trong phòng vào tủ lớn, từ gương lược,
bình hoa, khăn bàn, vài bức tranh trên tường. Phòng chỉ còn giường,
tủ, bàn trơ trọi, chỉ mới thay đổi chút ít mà tôi thấy như xa lạ lắm.
Tôi khóa tủ lại, chuỗi chìa khóa dưới gối. Thôi vĩnh biệt, vĩnh biệt
tất cả. Tôi chôn đời học trò của tôi đây. Những niềm vui, những

ngậm ngùi, những buồn bã, những xao xuyến mời lớn, cả những gì đẹp nhất một đời người mà tôi không gặp lại. Tôi đã khóa kín, đã sắp quay lưng với chúng. Mười tám năm yêu dấu. Tôi lại đóng cửa sổ. Những giọt mưa từ sáng đến giờ vẫn chưa ngủ nghỉ, làm trót cả tay áo tôi. Tôi bỗng bật khóc khi từ cửa sổ nhìn vào căn phòng vắng tanh, như tia nhìn của anh ngoài đường một mai khi bụi phủ lên lũ bùn ghề, lên cánh cửa số thân quen. Tôi khóc ngon lành, tự nhiên như những hạt mưa rơi đều ngoài kia. Em vẫn còn bé lắm, phải không anh?

Sau cùng tôi mang valy khỏi phòng, khóa cửa lại. Tôi treo chìa khóa bên trên, như thế căn phòng bỏ không từ bây giờ. Trời vẫn còn mưa, tôi thấy một chút nắng hanh vàng yếu ớt trong mưa. Tia nắng lạc loài không chế ngự nỗi cơn mưa, như một nụ cười gượng trên gương mặt đầm đìa nước mắt.

Có tiếng mẹ gọi ăn cơm. Tôi xuống nhà với một nỗi bồn chồn đầu đầu.

Không sao ngăn được nỗi buồn nghẹn ứ trong đầu, chỉ chực chờ dồn lên một biều lộ rõ rệt.

— Thưa mẹ con đi.

Mẹ tôi nhìn lên, gật nhẹ rồi cầm cúi xuống công việc. Tôi vội vàng bước nhanh vì có cảm tưởng ngàn giọt nước sẵn sàng từ mắt chảy xuống. Và chảy không ngớt làm tiêu tan hết tất cả can đảm. Lớn rồi, mười tám tuổi rồi còn bé gì nữa, tôi không ngớt lập đi lập lại ý nghĩ này trong đầu.

Cơn mưa từ sáng đến giờ vẫn ray rức. Từng hạt nhẹ mỏng manh lướt thướt qua các ngọn cây xanh. Tôi đứng lặng trên hiên nhà, và ly trên tay, chắc nó sẽ nặng chịu nỗi buồn anh ạ. Tôi ngóng trông tiếng xe ngừng lại trước cổng, bóng áo mưa xám hiện loáng ngoài dàn hoa đỏ. Chỉ cần một bóng người, có lẽ mưa sẽ tanh ngay, nắng rời hồn hoan trên từng viên sỏi sân nhà đấy, anh. Tôi thèm nghe lại, cũng như thèm nghe hoài hoài giọng nói ấm như một nốt nhạc trầm. Nói lên những lời hứa hẹn, những câu dặn dò làm yên tâm ra đi. Hay chỉ nhìn nhau cũng đủ lắm rồi. Chúng ta vẫn nguyên vẹn lành lặn, toàn vẹn yêu thương. Đề anh nhìn bé con ngày nào lớn hẳn, thay đổi lạ lẫm, bởi vì em đã ru đời mà anh... Chúng ta đều lớn cả rồi phải không anh?

Ngóng trông mãi một cách vô vọng. Có lẽ tôi đi một mình vậy, không biết anh sẽ ra sao khi không có mặt tôi ở thành phố này. Anh

sẽ buồn? Sẽ đi lang thang? Hay vẫn bình thường? Và vẫn vui vẻ? Nào tôi biết. Anh làm gì khi biết tôi đã đi?

Một tiếng gỗ ngắn, nhẹ và êm nhả từ đồng hồ treo tường. Hoảng hốt, tôi xách valy đi thật nhanh ra cổng. Cánh cổng khép lại sau lưng. Những cánh hoa giấy đỏ thắm rơi xuống, ướt đẫm những nước. Nước từ các cánh hoa rơi trót một vai áo tôi. Mưa nhẹ hẳn nhưng vẫn chưa chịu lạnh.

Tôi lại đứng khá lâu dưới gốc cây sao, chưa muốn đi. Bao nhiêu xe lam, xích lô đạp chạy qua và mất hút ở cuối đường. Chưa chiếc nào ngừng lại đón đi. Nhìn những hoa sao rơi quay tròn đến hay. Chúng gợi lại con đường chùa K. tôi hay đi. Tôi lắc đầu lắc đầu cố không nhớ, không nhớ đến chuyện gì cả.

Con bạn đạp xe ngang, thấy tôi đứng hờn dừng lại hỏi tôi đi à. Tôi gật đầu. Đang đợi xe à. Ủ. Đang đợi xe. Con bạn cười cười. Trong mi dung dưới mưa có vẻ viễn du ghê lắm, không có vẻ gì đợi xe cả. Chờ hay buồn gì thế? Tôi cười nói mưa hoài từ sáng chẳng muốn đi đâu cả. Đợi xe gần chết. Lúc đó một xích lô đạp chậm qua, tôi thản nhiên nhìn trước cặp mắt ngạc nhiên của nhỏ bạn. Mi lá lấm đó. Phượng Nối xong nó đạp xe đi.

Bao nhiêu chiếc xe trống đã chạy qua con đường này, tôi vẫn đứng nhìn. Đợi ai? Chờ ai? Tôi tự hỏi tôi rồi lắc đầu buồn bã. Nào có chờ đợi ai đâu. Nào có lời hẹn nào đâu.

Suốt cả đời chúng ta lỡ hẹn nhau hoài phải không anh? Những hẹn hò không nói ra lời. Dù vô tình hay cố ý. Mọi trưa anh hay đi ngang con đường này và em vẫn nhìn thấy từ các song cửa. Nón nhung xanh, áo trắng, chiếc xe em quen nghe tiếng nổ khác thường, qua con đường thân quen nhà em. Thế là chúng ta lỡ hẹn. Em khóc rồi đó anh, những giọt nước mắt gắn bó đời nhau. Chúng ta lỡ hẹn đời nhau rồi đó. Em không vui lòng, chẳng yên tâm ra đi rồi. Em vẫn thắc mắc không hiểu anh ra sao khi em rời bỏ thành phố này.

Nào tôi có chờ đợi ai đâu, trong tư thế như chờ đợi đó. Một chiếc xích lô chạy đến. Tôi ngược nhìn từ cuối đường mong một bóng dáng quen thuộc. Trong màn mưa, không thấy gì cả. Tôi vẩy tay. Chiếc xích lô ngừng lại và tôi bước lên. Thôi thế là chúng mình đã lỡ hẹn đời nhau mất rồi. Bởi vì trước đó tôi nghĩ là nếu hôm nay không thấy anh, thi coi như định mệnh đã an bài chúng mình xa nhau mất bóng sau này. Đã lạc mất đời riêng nhau rồi anh ạ.

Tôi có cảm tưởng valy nặng chịu trong tay, với đầy đủ nỗi buồn.

P. PHƯỢNG

LÃNG THANH



TƯ Ở CỦA

Mưa bắt đầu to từ bao giờ không biết. Gió cũng thế. Mặc dù dường như Tịnh Thư đã đứng ở đây lâu lắm, tì cắm lên cửa sổ mắt mở rộng từ lúc những hạt mưa còn bé li ti như muôn ngàn đường tơ đan nhau. Những sợi mưa mảnh mai chỉ vừa đủ làm đẹp mái tóc con gái đi ngoài trời. Chùa mưa to lắm. Từng đợt nghiêng nghiêng bay trên sông, trảng xóa. Thủy triều đang ở cao độ nhất của mùa hè. Mưa rơi mênh mang trên mặt nước. Mưa làm mờ dãy phố bên kia. Những tàu lá dừa chao nghiêng trong sự vuốt ve mạnh bạo của gió. Và cô nhỏ Tịnh Thư khuôn mặt tròn đầm nước mưa. Tóc rũ xuống, môi mím lại nghe bàng khuông đi về rất lạ trong hồn. Trong phòng mọi vật đều như được nhuộm mờ bởi một làn sương mỏng. Bức tranh vẽ một người con gái được treo ngay bàn học, bấy giờ ở khoe mắt còn đọng hai giọt nước như nước mắt đẹp lạ lùng. Nhưng ta trông kia. Mi-nô cũng ướt nura, trông chú nhỏ thích thú chi là.Ồ, bố mà nhìn được thi chết cả bọn Mi-nô à.

Tịnh Thư vẩy Mi-nô lại gần đặt chú nấm bên thành lò sưởi. Cô cũng ngồi cạnh đấy. Hơi ấm loang nhẹ nhẹ. Cả hai dứa cùng im lặng nghe Sí Phú phả tiếng hát lèn đèn vào mưa. Ôi mưa dai dẳng như lời tanh tát của gã con trai theo sau những buổi từ trường về. Lúc nghe Thệ Hải bảo anh chàng là ái nam của một ông tá gì đó Tịnh Thư đã néo mắt bắt chước giọng sông Hương ngọt ngào của con bé nhà trên, mỉm ráng mà o biết rõ hỉ. Con bé phản kháng ầm ĩ, ta cực lực lén án dứa mò có tư tưởng đóng năm mươi lớp hắc in — và liếm môi — nói cho mi mừng, ta mi hắn ở cùng cư xá. Nếu cần...

— Vâng, Tịnh Thư cướp lời, nếu cần xin tinh nguyện làm kê nồi vòng tay lớn cho hai người tuổi trẻ.

— Hừm, ăn nói nhảm nhí không chịu được. Lừa dịp Thệ Hải trùm người tới định chộp cánh tay Tịnh Thư nhưng con nhà Thư cũng lanh

quá trời. Một phần ba giây trước Thệ Hải cũng đủ làm đảo lộn vị trí. Khí trời xao động như gió. Thệ Hải ức đến rớm nước mắt, tau thè từ ni không chơi với con Tịnh Thư nữa.

Mắt huyền sương chớp long lanh thả những giọt mưa lớn trong ngàn pha lê. Lòng Tịnh Thư cũng rung động cơ hồ tẩm mành mành treo cửa sổ lung lay như khi bom dây nổ ở khu rừng bên kia thung lũng.

Ai chứ Thệ Hải nói là dám làm thiệt lắm.

Quả nhiên câu hăm dọa của Thệ Hải có hiệu lực ngay sau cái xoay lung của con bé. Tịnh Thư lát nối đuôi ca theo đến mấy lần bài đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Eo ơi Thệ Hải vẫn lầm lũi bước. Mặc môi cười cầu hòa của Thư có nở rộng cánh cổ phơi bầy hai mươi bảy hạt bắp đều đặn điểm thêm chiếc răng khèn duyên dáng ngàn lần, cô vẫn như không hề biết. Vì thế Tịnh Thư càng lát lâu. Thệ Hải ơi Thệ Hải à, tay ta này chân ta này. Cầu đi cầu cho đến mệt ngất ngư con tàu đi rồi thì hòa bình, hòa bình nghe Thệ Hải, Thệ Hải ơi.

Tịnh Thư lơ mơ ngủ một giấc ngắn, loáng thoảng trên hai cánh môi còn mang âm thanh réo gọi. Hai hàng mi dài thẳng tắp vẫn nằm ngoan hiền như cánh bướm chợt khẽ lay động khi điện thoại reo vang một khoảng thời gian nhỏ. Một phần hai giây tần ngàn, than vẫn nồ lốp bốp trong lò. Nhạc vẫn lèn đèn trong từng xó xỉnh căn phòng. Duy mưa thì đã tạnh tự lúc nào, ngoài ô cửa kính không còn nhìn thấy những giọt nước bò quanh co xuống nữa. Cô nhỏ đứng tựa lưng vào tường ngóng nghe. . Ồ Thệ Hải, ngươi làm gì thế. Ta đang ngủ mờ. Hồi xi. Hừ, bổ sấp về. Chịu thôi, rủ Minh Sơn đi. Tiếc nhè Gì ? Hì hì...

Cửa sổ được đẩy ra, hơi lạnh lướt thướt tràn vào (mà nghe như thân ái). Những đợt lá ngoài ô cửa xanh mướt. Lấp lánh nước mưa nhìn và nghe giòn giã chua ở đầu lưỡi tê tê thật thèm. Buổi chiều ngọt như quả mận vừa chín tới. Thệ Hải ơi nếu có qua phố Hàng Sao cho ta gửi một lời thăm bạn ta nhé. Tịnh Thư hơi nghiêng người ra ngoài với chiếc lá xanh dựng không ngập ngừng thu về. Người con trai với chiếc sơ mi trắng khuôn mặt hao hao của Jésus vừa đạp xe ngang, mắt ngược nhìn môi cười nụ nhỏ. Có tiếng hót của con chim nào vừa trỗi giọng. Phải thế không người, buổi chiều thật đẹp nhưng sách vở sẽ buồn biết mấy khi học trò mãi bận lang thang. Thời nhè, em khép cửa lại đây.

Trong trang nhật ký

16g45. Bây giờ dưới đường đã có một vài người đi dạo lẻ loi. Tôi trở lại ngồi trên chiếc ghế mây và nghe buồn vơi vơi một mình.

LÃNG THANH



buồn như mùa hạ

Xe đi bụi cuốn mít mù
Ngoảnh phờ phờ phố cũ qua vù sau lung
Que diêm lửa cháy ngập ngừng

Rít hơi thuốc lá rưng rưng sầu nỗi
Lăn dài lên mảnh hồn tôi
Xe qua từng kỷ niệm trời ngập ngừng hoa nở trên cao
Ngõ trên cành lá ven đìòng
Tình tôi sót tiếng ve vương vẫn lan từng phiến mây hồng
Ta rồi còn có thương nhau
Sao lòng tôi phượng nở màu lý

TRƯỜNG THỊ HUYỀN THU
NGUYỄN TRƯỜNG CA

nắng hạ

ta đi trong nắng tháng tư
gót hài rêu cũ mít mù gót chân
tai nghe tiếng gió thì thầm

đến cảnh lá bàng khuông diệu
chào
trăm nghìn giọt nắng rót vào hồn

không

Tình em về lặng lẽ khép cửa mà hong nỗi buồn

TRƯỜNG THỊ HUYỀN THU

dám tang trên trời

em nằm chết giữa một rừng thiên thu
chẳng im như tượng đá đứng giữa trời
ngậm vô vị cho đành cơn mộng dữ
nhất trăm năm tượng đá có nghẹn lời

TRƯỜNG THỊ HUYỀN THU

GỬI TẶNG NHỮNG HẠT MÙA MÙA MỚI GỬI TẶNG NHỮNG HẠT MÙA MÙA MỚI GỬI TẶNG NHỮNG HẠT MÙA MÙA MỚI

về lời hẹn tháng năm

hẹn tháng năm với tờ thu mỏng
và em về trao chút nắng phai
cứ ngỡ đời anh vui mây kiếp
không, đời buồn như lá me bay

mưa đã vội qua lòng phố dô
gởi tình anh giữa ngõ hoa quỳ
em buổi sáng lạnh gầy vai nhô
nỗi sầu đem trải dưới chân đi

còn tóc rối những lần xưa cũ
tiễn đưa nhau rất ngọt môi cười
mà sao nghe trong lòng chưa đủ
bởi người về như giấc chiêm bao

có chuyến xe muộn chờ không kịp
và đường xa nên lại vờ quên
dù vờ quên nhưng lòng rất nhớ

nhớ vội cùng những mắt mèo em

tưởng niệm

hẹn tháng năm với tình chưa nỗi
gói trong khăn, dấu giữa tim hồn
nghĩ đời anh như là khói thuốc
nên đứng chờ đứng đợi : hư khói

LÊ HÀ THĂNG

mưa tan mùa

có con chim nhỏ tiễn mùa
gọi hồn anh rồi bên bờ vực sáu
chỗ nào ta đứng gọi nhau
chỗ nào em tựa vò nhau áo

anh về em chắc không hay
chuyển xe nào khuất bụi đường
anh về có nhớ nhung chỉ
trăm năm lối cũ tưởng vi rưng

TÔN NỮ THU DUNG

tưởng niệm

đêm khuya thấp nén nhang đày
tột độ tình cũ của ngày năm xưa
thảm em về đứng trú mưa
núi che vạt áo nửa chờ mưa qua

anh bên nay phố nhìn qua

lòn xao lòng đã đơm hoa thật nhiều

Theo em tan buỗi học chiều

tóc bay nhìn cũng dusk yêu dấu người

em nghiêng sách vở vụ cười

vành mờ mộng tưởng đời có nhau

nhang rồi tình cũng phải mau

anh về hong kin mù sầu nỗi buồn

TI NGHỊ LỄ

những ngày mưa saigon

những ngày mưa anh ở Saigon
những ngày mưa anh ở Saigon
những ngày mưa anh ở Saigon
những ngày mưa anh ở Saigon

em nằm chết giữa một rừng lá bạc
chàng làm cây ca hát khúc muôn trùng
một trăm năm cây biến thành cánh hạc
dura em về ngự giữa cõi thinh không

em nằm chết giữa một rừng hoa trăng

chàng làm dân chim chích đến chia buồn

tung đôi cánh gọi vài ba cọng nắng
gió mây ơi, về ru giấc người thương
NGUYỄN MÂY THU

khỏi thuốc vàng bay trong trái tim
những ngày mưa anh ở Saigon
buồn vội cùng biết nghĩ gì hơn
cà phê khói thuốc cùng thương nhớ
và nghĩ rằng mây xuồng rất gần

những ngày mưa anh ở Saigon
ngồi trong quán nhỏ đọc tên Văn
anh như cậu bé vừa lên sáu

bỗng ngập ngừng như mới đánh vần
những ngày mưa anh ở Saigon

thương mây trời bay mãi trên non
thương con chim lạc bầy muôn hướng

mưa vào hồn gõ nhịp bàng khuông

những ngày mưa như thế vẫn buồn
có ai về chia nỗi cô đơn
anh nghe trời mới vừa lên rét
gió chuyển trong hồn đau buốt tim
NGŨ LUÂN



truyện dài MƯỜNG MÁN

Ta có giống con mè điên cầm cành cây phơ phát long rong qua phố mùa đông không ?

Con chim báu trong lòng tôi cất tiếng cười dài. Tiếng cười rơi lả tả tựa những cánh hoa trắng đêm nào nằm bệnh, Bích Khê ! ngời rực rỡ như hoa bạc mệnh mơ thấy nàng tiên xinh đẹp gieo rắc xuống. Những cánh hoa kết thành chữ và chàng đọc được 4 câu thơ tiên báo cho biết chàng sẽ chết vào một mùa xuân. Chàng đã chết vào mồng mhenh đêm nguyệt rằm. Nhưng đôi mắt trầm hương không bao giờ chết. Đôi mắt ấy là chim báu trên ngai lòng tôi. Tôi nghe chim báu hát thơ chàng :

*Là lúc đêm về trên mái ngói
Những nhành nhẵn muộn cánh đợi bay
Em đang nỗi bệnh trong phòng vắng
Tình đậm theo trăng sáng sảng đầy*

Tôi có đang bệnh thật không, chim báu ? Cơn buồn khóc đã qua như thể giấc mơ. Cơn mơ bay nhẹ theo những cánh lá âm binh đêm nay. Tôi vừa qua một cơn trở chứng, bức tức, giận dữ, điên tăng ? Lan Khuê nghĩ gì lúc tôi quay lưng vùng vằng ra về ? Chiếc xe đẹp nghĩ gì khi bị tôi dứt mạnh vào hàng chè tàu lúc nãy ?

Tôi bật cười khan, nhả thầm : Hạt Tiêu, hồn ai vừa nhập vô xác mê biển mi thành con ốc lộn hồn rồi.

Tôi là con ốc thu mình trong đại dương bát ngát trầm hương mắt người. Bích Khê ! Đêm nay, ông hãy về trong mơ tôi, nấm tùng chùm hoa trắng gieo xuống cõi lòng tôi, cho tôi đọc được những giòng tin

như sáng ngời. Cho người thanh niên xiêu lạc tìm thấy Ái Cơ, dắt nhau về nơi chôn rau cắt rốn và, con chó con dễ thương của hai người không giờ còn chạy cuồng quanh đống lửa đỏ. Bích Khê ! có phải ông cho người thanh niên đôi mắt tuyệt vời của ông không ? Đề còn nữa ở trần nay những tia nhìn phiêu渺 phát mộng. Đề đêm nay kết trong tôi i bắn khoán tròn tựa dấu mồi, cong vút tựa nét mày, nhạt nhòa trong khói ?

Tôi muốn gọi người thanh niên bằng cái tên Bích Khê quá. Nhưng, biết, ông sẽ không bằng lòng đâu. Bởi, người thanh niên chỉ có đôi mắt giống mắt ông, theo cách nhìn của tôi (đã chắc chi chính xác ?) át đâu tâm hồn anh không giống bất cứ một sợi tơ nào của tâm hồn ng. Phải không ? Ô hay ! Ông mỉm cười !

Tôi nhắm mắt. Xin trân trọng nhận nụ cười của ông ! Bích Khê. Hãy trong mơ tôi. Đêm nay. Nhé !

Ông nghe thấy không ? Chim báu đang dịu dàng hát ru tôi :

*Buồn lưu cát đào xin hơi xuân
Buồn sang cây tung thăm đông quân
Ô ! hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi ! vàng rơi ! thu mênh mông.*

Vàng rơi ! Vàng rơi ! Tôi, người, đêm, mênh mông.

5.

Thiên linh chuỗi như một làn hương, lan xa, gần như cùng khắp. Không những Đồng Khánh, Quốc Học mà học trò trường khác cũng chuyền tay nhau đọc và chép Thiên linh chuỗi. Bàn tán. Xôn xao. Không gót.

Chị Hải Cát mang (tờ) Thiên linh chuỗi của chị ra khoe tôi :

— È, Hạt Tiêu. Mi biết chi chưa ?

— Biết chi, chị ?

— Thiên linh chuỗi !

Tôi vờ ngơ ngác in ngỗng đực :

— Mô nò, Thiên linh chuỗi là cái chi, cho em coi tí đi.

— Ô hay ! Tau nghe tại nó đồn nhau Thiên linh chuỗi phát xuất từ Đồng Khánh. Rặng mi chưa biết ?

Tôi nhăn rắng cười trừ :

— Nói rứa chứ em biết rồi.

— Mi có chép lại không ?

Tôi nhăn mặt :

— Chép lại chi vô ích rúa ?

— Tau thấy bọn lợp tau chuyền tay nhau chép, tau bèn chép mội bản chơi !

— Rồi chị định chép đủ một nghìn chín trăm bảy mươi ba bản theo lời dọa dẫm răn đe à ?

— Té đồ điên, chép đủ, gãy sụn cái tay mất. Chép một bản để buông ngâm nga chơi. Tau thấy tự nó tranh nhau chép, răng mi không chép một bản chơi ?

Tôi vénh mặt :

— Việc chi thiên hạ đua nhau làm, Hạt Tiêu cóc thèm làm.

Chị Hải Cát khẽ nhíu đôi mày liễu nguyệt ra vẻ suy nghĩ lung lắc :

— È, Hạt Tiêu. Tau nhớ rồi. Hình như bùa mi nhận được thư anh chàng-chùi-bụi, nhà đại-thi-sĩ vồ rồng, mi có đọc vài câu trong Thiên linh chuỗi dọa tau phải không ?

Trí nhớ chị Hải Cát thắn sầu ghê ! Tôi giả đò quên :

— Bùa mò ?

— Bùa mi «a thần phù» giựt cái thư vô phòng đóng chặt cửa, bị mũi giả giọng mèo kêu đó.

Hết đường cãi chối, tôi cười :

— À ! Phải rồi. Bùa đó đúng là em đọc mấy câu đầu Thiên linh chuỗi. Thiên linh chuỗi có lâu rồi chứ bộ.

— Không biết mấy cái lời ma quỷ nô ở mò ra ? Mi biết xuất xứ không ?

Tôi àu yếm vuốt ve bàn tay chị Hải Cát, chớp mắt ba cái và, pha :

— Em nghe tự nó kể : Con Tịnh Bình học lớp 12C 1 trường em (không biết ở lớp 12C 1 có đứa mò tên Tịnh Bình ? Cái tên chỉ do tôi tưởng tượng !) đau thương hàn nặng. Chích hết 100 ống thuốc, uống đủ 150 viên linh dan, vẫn không thuyền giảm thuốc mè. Con nhỏ biết mình sắp chết, bèn đòi mả nấu nước hoa sứ để tắm, gọi đầu bằng nước cốt hoa lài, xong, lén giường nằm đợi hồn thoát xác rong chơi. Theo lời yêu cầu của Tịnh Bình, bà hấn lên rước sự cụ ở chùa Thiền Lâm về tung kinh Di Đà suốt ba ngày ba đêm ròng. Đêm cuối, Tịnh Bình cho biết đúng 12 giờ khuya hấn sẽ viễn du, rồi ngủ mê ngủ mệt. Tịnh Bình mơ thấy một bà tiên xinh đẹp, áo chùng lộng gió màu hồ thủy, đầu chíp khăn đỏ, tay phe phẩy quạt trầm, chân đi hài theu hình rồng phượng hi cầu. Bà tiên dẫn Tịnh Bình đến một ngôi vườn trăm hồng nghìn tía, xôn xao

vạn hoa, xập xoè nghìn bướm, ca múa triệu chim, tuyệt vời gấp ruồi vườn địa đàng của ông Adam và bà Eve. Bà tiên bảo Tịnh Bình : Hồi thiên thần xa lạ, ngôi vườn Hạnh phúc của ta có đủ muôn chim, hoa trái, muôn vật diễm kiều, nhưng thiếu một mặt trời, em hãy ngoan ngoãn làm mặt trời, sáng mọc phuong đông, chiều ngũ phuong tây ngôi vườn ta. Ta là mặt trăng, lâu nay cóc có mặt trời để bắt bồ nên buồn, vô hậu kế đợi ! Tịnh Bình ngúng nguầy lắc đầu : Làm mặt trời đỏ gay như mặt người say rượu xấu lầm, cho em rút lui có trật tự đi ! Bà tiên bỗng đổi sắc diện xấu như ông Ngáo ộp, dọa : Ngon lành chua ! Nếu ngươi cứng đầu, ta biến ngươi thành tượng đá trong một phần mười tictac. Tịnh Bình sợ tái mặt, bèn dập đầu binh binh lạy đúng 1001 lạy xin hân hoan làm mặt trời. Bà tiên hoan hỉ đổi nhan sắc xinh đẹp trở lại, mỉm cười bài lòng.

Tịnh Bình biến thành mặt trời, cần mẫn in một con thoi, sáng mọc phuong đông, chiều lặn phuong tây. Ban đêm, hấn cùng mặt trăng (bà tiên xinh đẹp) bơi thuyền hóng mát trên sông Ngân hà, nghe Ngưu Lang, Chức Nữ hò mái nhi mái đầy, hát sầu ca chờ tháng bảy mưa ngâu; ngắm những vì sao nhấp nháy đá lồng nheo nhau thì thầm tình tứ.

Nhưng, một hôm, Tịnh Bình, mặt trời bỗng đe ý, phải lòng, thương một đóa hoa hướng dương ở góc vườn đông. Hướng dương xưa kia là một chàng trai nho nhã cõi Kim Trọng của Thúy Kiều, bị bà tiên bắt về đội lốt hoa, hỏi ra mới biết xưa chàng học Quốc Học, từng dòm trộm Tịnh Bình có tời mấy trăm lần trên đường đi học, nhưng còn e lệ nên chưa đe ý. Đôi trẻ gặp nhau, phải lòng nhau tức khắc. Chàng ở vườn đông, nàng mải mê trò chuyện — quên mình là một mặt trời, chiều phải về phuong tây, nàng cóc thèm về. Bà tiên giận xanh mặt, bèn thổi ra hai làn khói nhạt, biến Tịnh Bình thành tượng đá ngô nghê.

Từ đó, đêm đêm, ở góc vườn đông, giun đẽ mất ngủ vì tiếng thở than của chàng và nàng. Hoa hướng dương mọc dưới chân tượng đá và, là ngày nọ tháng tết, nước mắt của đôi hờ thu pho tượng nhỏ xuống bốn trại cho chàng, chàng lớn mạnh vụn vụt. Dần dà, chàng cao lớn hơn nàng. Hóa hoa hướng dương xoè hàng trăm cánh mỏng che gió sương ấp úng người tình. Hướng dương và tượng đá thề nguyên ứng trong đời nhau kiếp kiếp. Tình yêu của họ bốc mùi hương kỳ ảo tới tận mũi bà tiên xinh đẹp, làm bà hách xì đến ngất ngư như con tàu say, in con gà điên. Bà giận lắm, liền đằng vân giá vũ đến góc vườn đông nạt

nhé : Các người định dùng mè hồn hương Tình yêu giết chết ta à ? Tình Bình tức quá, trừng mắt nạt lại : Bà đặt tên ngôi vườn ni là vườn Hạnh phúc. Ha ! Ha ha ! Hạnh phúc không tình yêu là Hạnh phúc giả vờ; mè muội bánh vẽ, lạt in nước ố ! Bà tiên nghe Tình Bình buông lời khinh mạn, tức đến rụng tim, nhưng trước khi chết, bà cố dồn hết sức tàn, thòi ra một làn khói màu tim than. Làn khói tựa luồng gió cuồng bạo làm hoa hướng dương rùng mình, rụng cánh lả tả. Những cánh hoa mộng mị đỏ thắm tinh huyết kết thành chữ. Chữ nối thành lời. Đó là Thiên linh chuỗi.

Tịnh Bình qua giấc mơ, lành bệnh, cười nói như chưa hề đau, ăn hết 20 kí lô cam tươi, đến trường và truyền bá Thiên linh chuỗi. Bé trưởng nhớ chàng trai nho nhã trong mộng, Tịnh Bình thề suốt đời yêu hoa hướng dương. Thỉnh thoảng cao hứng, hắn vỗ ngực xung ta là mặt trời. Nhưng bạn bè chỉ thích gọi hắn là pho tượng biết đi.

Chị Hải Cát cười giòn :

— Con Tịnh Bình, mặt trời, pho tượng chính là con Hạt Tiêu, đe nhất thiên hạ phia.

Tôi nhăn răn cười :

— Còn hoa hướng dương ?

— Là anh-chàng-chùi-bụi !

Tôi ngượng tưởng chừng quèo cả thở, véo chị Hải Cát một cái đau thấu xương.

Cứ thế. Hai chị em nói dài câu chuyện vòng vo Thiên linh chuỗi.

Như thế. Lần nữa, tôi lại tưởng tượng thêm một chuyện thần tiên cho xuất xứ Thiên linh chuỗi, trong khi chưa biết tác giả nó là ai. Tôi nhớ đến phim Lã Sanh Môn, cùng một cái chết, ba nhân nhung khai báo khác nhau, cả ba cùng có lý. Lần này, tôi cóp giấc mơ của người thi sĩ tôi thương (hoa rơi kết thành chữ) để khoác áo thần bí cho Thiên linh chuỗi, tương lai, liệu tôi còn thích thú với trò chơi biến hóa ảo tưởng này nữa không ? Ai biết ! Và, mai sau, nếu Thiên linh chuỗi mãi còn, trong nhân gian, tùy tưởng tượng mỗi người, Thiên linh chuỗi sẽ có nghìn xuất xứ đẹp (?)

Hồi người dấu mặt dấu tên. Lá lay ngành ngắn nào xui người viết những lời ma ý quỉ kia và gửi đến tôi ? Người làm ơn xuất hiện cho coi nhan sắc tí đi. E lệch nữa ? Nghĩ cho cùng, Thiên linh chuỗi vẫn là thứ trò đùa lả lùng. Tác giả nó có thể là một người mất trí. Tìm bời, thắc mắc hoài không nghĩ được kẻ giấu mặt là ai, tôi hàm hồ kết luận thế. Người không mất trí như tôi nghĩ, cũng rán mà chịu nghe ! Ai mượn

(còn tiếp)

Chủ tiệm
KIẾN VÀNG

Quản lý
KIẾN C. CĂNG



KINH THƯA QUÝ VỊ, DÙ TÌNH TRANG LÀM ĂN KHÓ KHĂN CỦA TIỆM ĐÃ PHẢI THU HẸP LẠI, NHƯNG VẪN Y NGUYÊN TÔN CHỈ CŨ. NGHĨA LÀ BỘN TIỆM VÂN BUÔN BÁN ĐẦY ĐỦ TỪ CON VI TRÙNG CHO ĐẾN CON VỐI, TỪ NỤ CƯỜI CHO ĐẾN GIỌT NƯỚC MẮT. CAM ĐOAN VÂN GIÁ CŨ. (LƯU Ý : CẦN GẤP MỘT NGƯỜI CÂM ĐỀ ĐỨNG RAO HÀNG).

tại sao có tiếng sét ái tình

Ngày nay khoa học đã tìm tòi ra được nguyên nhân: đó là do chất kích thích tố cổ tên là Adréaline. Hai nhà bác học Mỹ Elaine và Ellen đã khám phá ra biện tượng đó. Chính tuyến thượng thận đã tiết ra chất kích thích Adréaline và khi đó ta dễ bị những tiếng sấm sét ái tình chi phổi. Hai ông còn nghiệm thấy rằng, mỗi khi ta bị một cảm xúc mạnh như sợ hãi, vui

buồn khác thường, thì kích thích tố Adréaline càng phát sinh ra nhiều hơn, nếu ta thường cảm thấy tim đập nhanh hơn, thở vãnh nhiều hơn, tay run, chân cứng nhắt.

Có lẽ bạn ngạc nhiên về lối giải thích như trên, chả nhẽ tuyến thượng thận lại là nguồn gốc những mối tình của loài người sao ? Bạn thắc mắc, nhưng người ta đã ghi nhận như thế đó.

NGUYỆT QUẾ



KIỀN
VÀNG
ƠI

VĂN : Kiến Vàng ơi ! Khi húi
cua đang nói chuyện với mình, bỗng
dùa bàn tay ra lật qua lật lại nói
« tay trắng tay đen » rồi nhìn mình
cười, Kiến Vàng trả lời hộ mình
xem đãng húi cua ấy có ý gì hở ?

HUYỀN DU (Chợ Lớn)

ĐÁP : Tay trắng tay đen mà
chỉ có hai người thôi thì có nghĩa
là chả có ai sẽ phải loại ra ngoài.
Ý hắn muốn nói rằng, hay là em
cho tôi mượn bàn tay để coi
bói chơi. Úi đà, rồi lầm « chiện »
lầm đấy.

VĂN : Kiến Vàng ơi, khi một
kep tóc có da ngăm đen mà bì
húi cua gọi là « hynos » thì phải
lầm sao hở Kiến Vàng ?

LÊ THỊ CÔNG BẮNG (Đà Nẵng)

ĐÁP : Hãy đổi đáp hắn vừa tình
lại vừa rất xỏ như thế này : chắc
bạn phải cần hynos để đánh răng
ngày 5, 10 lần đó.

VĂN : K.V. ơi, tại rằng mình
thương người ta dễ sợ. Đến phát
khóc được. Nhưng ngoài mặt mình
vẫn trêu chọc quấy phá người ta
mãi vậy ? Như thế có . . . quái đản
lắm không. K.V. cho ý kiên với.

TRANG (Nha Trang)

ĐÁP : Người ta vẫn thường nói,
đừng dùa với tình yêu. Và đừng
dùa với người mình yêu. Trêu chọc
quấy phá một chút cho có duyên.
Coi chừng mang tiếng « xí xon »,
buồn lắm đấy. Khi nào mà trái tim
ta không dùa được nữa, mà lo lắng
mà ngại ngùng. Đó mới là tình
yêu, có thật.

thí nghiệm về loài ong

Người ta đã làm một cuộc thí
nghiệm về loài ong sau đây :

Đem một con ong chặt đầu mà
không phạm tới các bộ phận khác,
thân hình còn lại của con ong có
thể sống trọn một năm. Nhưng gì
còn lại đều hoạt động bình thường,
cũng phản ứng trước ánh sáng,
nhiệt độ, mức âm hay những nguồn
kích thích có hóa tính.

Đặc biệt hơn là bụng con ong
cái có thể thụ trứng và sanh đẻ
như thường dù đã mất đầu. Công
cuộc thí nghiệm nói trên còn cho
biết khả năng tự tồn của các loại
côn trùng nói chung rất mạnh, vì
ba bộ phận của chúng túc là : đầu,
bụng, ngực, có thể sinh tồn độc
lập với nhau.

HOÀI LINH VŨ (sưu tầm)

lại tên dài tên ngắn

Trong cuốn niên giám xã giao
quốc tế « Who's who in the world »
có ghi các tên tuổi quan trọng trên
thế giới. Người ta thấy nhiều tên
dài và tên ngắn rất lạ. Tên dài nhất
phải kể là tên nhà vật lý học They

Si : « Ernst Carlgerlach Struieck-
berg Von Breidenbach Zubrein-
enstein Uhd Melsbach. »

Tên ngắn nhất là tên của cựu
Thủ Tướng Miến Điện : Nu (U).

NGÔ QUÝ SINH (Cầu Tre)

bơm rượu

Một người Tô Cách Lan tên là
Morisson, nhà trồng cao su ở miền
Viễn Đông, mỗi ngày uống ba chai
Whisky, liên tiếp trong 32 năm, ông
vẫn khỏe mạnh. Đến năm 1948 đến
tuổi hưu tri ông phải về Anh Quốc,
người ta ngăn cản không cho ông
tiếp tục uống rượu nữa. Chỉ một
năm sau ông ta từ trần. Nguyên do
nào ? Bệnh hoạn hay thiểu rượu
mà ông chết, khó mà biết được.

KIẾN BẠCH (sưu tầm)
kho tàng

Công cuộc đào đất tìm kho
tàng của Hoàng đế Sethi I ở Ai Cập
đã diễn ra chôn tắt nghẹn đường
hầm sâu 200 thước dưới lòng đất
không cung cấp đủ không khí cho
đám thợ. Sethi I là con của Hoàng
đế Ramsès I trị vì từ năm 1308 đến



ĐỌC SỐ BÁO
NÀY QUÍ VỊ NHÓ
MANG THEO DÙ
HOẶC ÁO MUA
KÉO UỐT HẾT
CẢ TIM PHỎI.
CHÚNG TỐI SẼ
KHÔNG CHỊU
TRÁCH NHIỆM
KHI CÓ SỰ ĐAU ỐM CẢM CÚM
XÂY RA VỀ PHÍA CÁC BẠN.

đến năm 1298 trước tây lịch đã nổi
tiếng là một trong những hoàng
đế xây cất nhiều nhất của Ai Cập.
Mồ của ông đã được nhà khảo cổ
Belzoni khám phá ra từ năm 1817 và
vẫn được coi như một nhà mồ đẹp
nhất trong vùng thung lũng Long-
sor, về hướng nam của thủ đô Le
Caire. Theo nhà khảo cổ Ai Cập Ib-
rahim El Nawawi cầm đầu công
cuộc đào xới hiện nay thì hoàng
đế Sethi đã tỏ ra rất xảo quyệt
trong việc xây cất : ông đã cho đào
những hầm hố và nhiều đường hầm
giống như nhau để đánh lạc hướng
quân trộm muốn vào cướp kho
tàng. Công cuộc đào xới đã tốn hết
7 triệu quan Pháp. Sự thiếu hụt
không khí đem lại một điều làm
việc hết sức khổn khổ : 55 người
thợ tràn trề làm việc 200 thước
dưới lòng đất trong một sirc nóng
65 độ ! thế mà mỗi ngày con đường
chỉ dài được 50 phân. Nội điều ấy
cũng đủ là một kho tàng vò giá rồi.

NÒ PHÈ DUNG NGÀ

hý viện rộng nhất thế giới

Tòa nhà lớn nhất dùng để làm
hý viện là tòa nhà Quốc hội Nhân
dân ở phía Tây Bắc Kinh (Trung
Cộng). Tòa nhà này xây xong năm
1959 chiếm một diện tích 13 mẫu
Anh và có 10.000 chỗ ngồi cho khán
giả. Thế mà, thỉnh thoảng khi có
những vở kịch hay, người đến xem
đông nghẹt không đủ chỗ ngồi.

cỗ thụ già nhất thế giới

Là một cây thông hình nón thẳng ở miền Tây Nevada. Trong những cuộc khảo cứu năm 1963, kết quả cho biết cây thông này đã sống được 4.900 năm.

chiếc xe đạp dài nhất

Chiếc xe đạp có chỗ ngồi phía sau dài nhất là 1 chiếc xe đạp do 2 kỹ sư Rickman Bros và Hugh Stevenson ở Hampshire, Anh quốc sáng chế và làm xong ngày 5-8-1968. Chiếc xe đạp này dài 4 thước 7 và ngồi được 20 người.

vị thủ tướng sống lâu nhất

Là ông Christopher Hornsrud giữ chức Thủ tướng Na Uy từ 28-1-1928 đến 15-2-1928. Ông ra đời ngày 15-11-1859 và chết ngày 13-12-1960, hưởng thọ 101 tuổi.

NGUYỆT XUA

platon, triết gia hy lạp

Platon là một trong những triết gia vĩ đại nhất của Hy Lạp và thế giới. Thuở nhỏ, cũng như các chàng trai khác thuộc gia đình trung lưu ở Athenes, Platon đã được giáo dục một cách hoàn hảo và trong vòng 8 năm lúc ông mới 20 tuổi cho đến khi Socrates qua đời ông là môn đệ của Socrates. Platon từng du lịch ở Ý, Sicily, Ai Cập. Ông cũng từng nghiên cứu các triết thuyết của Pythagore, Heraclitus, Eleatic và các thuyết của Socrates.

Tác phẩm vĩ đại nhất của Platon là cuốn «Republic» mặc dù câu chuyện kết án xử tử Socrates kể trong tác phẩm Apology, Crito, Phaedo đã vượt nó ở tính chất quyến rũ và cảm động và tác phẩm Symposium là kiệt tác văn chương trong những tác phẩm đối thoại của ông.

Bút pháp cao diệu của Platon nằm giữa biên giới văn xuôi và thơ đã đưa ông lên đỉnh cao ngoài vị trí một triết gia lớn còn là một trong những nhà văn quan trọng nhất của thế giới. Ông mất năm 399 trước Tây lịch Kỷ nguyên, thọ 71 tuổi.

NHỊ LANG

công dụng của muối

Các bạn có biết những lợi ích của muối chưa? Bỏ một muỗng canh muối trong một lit nước để súc miệng sớm chiều sẽ sạch răng và miệng, còn nhiều vài giọt trong hai lỗ mũi sẽ tránh được bệnh cảm cúm. Hoặc sớm và chiều nhiều vào mắt sẽ giúp cho mắt sáng mãi.

PHI MAN (ghi)

hoa thơm cỏ lợ

Người ta có bỏ hết được cái khôn vặt thì mới khôn to được.

TRANG TỬ

Đức khiêm tốn như những cái bóng mờ trong bức tranh, nó làm cho bức tranh nổi bật hẳn lên.

LA BRUYÈRE



truyện dài TƯ KẾ TƯỜNG

— Rồi. Chịu. Nhưng sáng mai mới trả. Bây giờ tối rồi Hương không dám gọi công đâu.

— Sáng mai cũng được. Nhưng phải trả cho người ta không thôi bị mắng thầm.

Trầm Hương xông xáo gọi bà bán chè. Nhuệ Giang thở phào nhẹ nhõm vì gã được Trầm Hương trả nợ giùm cái bàn ủi. Bà bán chè dừng lại ngoài cổng. Trầm Hương nhào ra nhanh như một con sóc trèo cây, đưa tay ngoắc Nhuệ Giang :

— Mau lên, không tụi nhóc chạy ùa ra là chị sắp tiệm.

— Gọi bà ấy vào trong này, ai ăn ngoài đường bao giờ.

— Bữa trước chị đâu có nói như vậy.

— Bữa trước khác.

— Số nhà đổi diện người ta nhìn thấy hả ?

Tuy cự nự nhưng kẻ có tiền vẫn nhất. Trầm Hương đành nán nỉ bà bán chè gánh vào trong sân. Bà bán chè dễ thương phục phịch để gánh xuống trên mặt sỏi, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi, xong ngoặc mắt nhìn Nhuệ Giang cười nói :

— Ở ngoài đường có ánh sáng, trong này tối quá tui thấy đường đâu mà múc chè.

— Múc đại. May nhở rủi chịu bà ơi.

Trầm Hương cũng ngồi ngay xuống, giọng dài thòng đáp lời bà bán chè. Nhuệ Giang cười, hai má nóng ran nói :

— Ngoài đó người ta thấy kỳ lắm.

— Có ai đâu.

- Có chứ. Tại bà không thấy.
- Ăn nhảm gi. Người ta vẫn ăn. Nếu tui đi bán chè đêm mà không có ai ăn thì bỏ nghề lâu rồi.
- Trầm Hương vừa húp chè xì xụp vừa mút lưỡi trêu Nhuệ Giang.
- Bà ấy sợ cái ông nhà đổi diện nhìn thấy.
- Ai đâu?
- Bà bán chè quay đầu nhìn. Nhuệ Giang thúc vào hông Trầm Hương một cái. Con nhỏ bị sặc, vừa cười vừa ho. Lũ em Nhuệ Giang như bầy kiến đánh hơi được chất ngọt, chạy ào ra, nhao nhao :
- A, hai bà này ăn chè mà dấu. Em một chén đi.
 - Em nứa. Trời ơi thơm quá.
 - Chị Nhuệ Giang và chị Trầm Hương tham ăn.
 - Sao không gọi em với. Chị Nhuệ Giang xấu nhé.
- Nhuệ Giang và Trầm Hương ngồi nhau, cả hai như bị nghẹn. Bà bán chè trúng môi lớn, vội mím lia lịa. Thắng Dũng cùm tay bưng chén chè chưa kịp húp đã vội nói :
- Em phải ăn hai chén để trả thù.
 - Nhỏ Thủy kê ngay:
 - Anh cùm nhom sao ăn chi nhiều thế?
 - Cùm ăn nhiều cho hết cùm. Thủy sún răng không nên ăn đồ ngọt.
- Nhỏ Hoàng Cúc vừa húp chè vừa phàn phua :
- Em không nói gì hết, em ngoan, đáng thưởng hai chén. Chị Nhuệ Giang nhé ?
- Nhỏ Tuyền An, chót hết, giọng mềm như búp tím :
- Em mới ngoan nhất nhà.
- Trầm Hương hép nhỏ :
- Thôi, vừa chứ. La lối um sùm Ba nghe được thì thay chè bằng chồi lông gà, đứa nào chịu thì cứ việc la nứa đi.
- Lũ nhóc ninh im. Nhuệ Giang làm một phát tính nhảm, vội báo động :
- Mỗi đứa tối đa hai chén. Ăn thêm kiểm tiền mà trả. Chị rõ ràng túi rồi.
- Lũ em nàng đứa trợn mắt đứa hít hà, nhưng điều kiện của Nhuệ Giang khe khắt quá làm chúng buông chén lủi mắt. Bà bán chè nhận tiền Nhuệ Giang nhưng bà không biết nàng đau đón khóc thầm. Trầm Hương có vẻ khoái chí ngồi ngược mặt nhìn lên bầu trời đêm các vì sao lấp lánh, nghe mùi hương thoảng trong vuông sân và nghe mùi chè còn thơm ngát nơi đầu lưỡi. Bà bán chè dùng đinh gánh đi, tiếng rao ngân dài ngọt xót vang khắp khu phố.
- Vừa bụng chưa?
- Trầm Hương đón cái lườm trong bóng tối của Nhuệ Giang, tủm tỉm :
- Chưa vира.
 - Cách sao mới vừa nứa bây giờ?
 - Còn ông bán mía nấu nứa, một chút nứa ông sẽ đi ngang.
 - Hết tiền rồi.
- Trầm Hương tinh bơ :
- Ông quen, ăn thiếu được.
- Nhuệ Giang tức ấm ách. Nói chuyện với một con nhỏ ngang như con gach chỉ tổn công mua thiệt vào thân. Nhuệ Giang ngồi im. Nàng ngược mắt nhìn lên trời. Có một vì sao sáng nhất, đang nhấp nháy, rực rỡ và những vì sao khác nối với nhau thành một dãy như một chiếc cầu. Ở cao nguyên, ngôi nhà của bà Ngoại, trong vuông sân buồm tối cũng có mùi hương hoa thơm ngát nhưng Nhuệ Giang không chú ý đến các ngòi sao. Ừ nhỉ, sao霸道 đó Nhuệ Giang không chú ý đến chung quanh. Những điều ở xa và thật đẹp trong tầm mắt nàng. Chỉ loanh quanh với ngày đi học, ngày ở nhà, những ngày nghỉ lễ, một vài đứa bạn, lũ em nghịch phá ồn ào. Thành phố đó, mưa mù và bụi đỏ. Những cánh rừng sương phủ quanh năm, những đỉnh núi vắt mây trắng nõn, những đỉnh đồi thông xanh bạt ngàn và một bờ biển ánh lên trong chân trời chiều Nhuệ Giang chỉ thấy mình thoáng thoảng ở đó với những ngày tháng nhỏ bé mơ hồ như màu hoa vàng tối mùa nở rực rỡ ven đường.
- Vai Nhuệ Giang bị Trầm Hương dập một cái mạnh :
- Làm gì mà ngó trời mải miết như thế ?
 - Các ngôi sao đẹp quá, Hương thấy không ?
- Trầm Hương cười :
- À, biết rồi, ngồi đếm sao mà nhớ chàng.
 - Chàng nào ? Ăn mấy chén chè vô rồi nói ầu thêm.
 - Có hai chén
 - May là có hai chén.
- Giọng cười khúc khích của Trầm Hương như những cọng cỏ già cào dưới gân bàn chân Nhuệ Giang. Vừa tức ấm ách trong bụng vừa buồn cười thầm trong lòng.
- Trầm Hương nhại giọng làm hè :
- Sao Vua chín cái ối a năm kè
Thương Anh từ thủa Mẹ về với Cha
 - Sao Vua chín cái ối a năm xa
Thương Anh từ thủa người ra ối a người vào...

Nhuệ Giang nhảy tới đầm vào vai Trầm Hương. Trong khi Nhuệ Giang ngượng nghịu ngắt một cái hoa màu trắng dưới chân trong đầm cỏ xanh Trầm Hương buông giọng cười dòn tan như người ta đồ vỏ nghêu. Hai chị em đứa giốn trong bóng tối trước sân, dưới mùi hương hoa và bóng lá rũ. Đêm ở đây nhẹ tênh như gió, trôi rộng, ướp hồn người. Đêm yên tĩnh, thơ mộng, êm đềm. Đêm của những ngôi nhà đóng cửa nhìn ra ánh đèn trại vàng xuống lòng đường. Đêm của những cô gái áo hoa chơi vũ cầu trắng. Đêm của một tâm hồn này dõi nghe bước chân của một tâm hồn kia. Và cuối cùng đêm bình dị ngọt ngào nơi những tiếng rao bán thức ăn sực nức mùi hương. Đêm quả thật thơm như một giòng sữa.

Trầm Hương vòng hai tay dưới gối, hai chân đánh đù trên đất như con búp bê chạy bằng pin, gục gật đầu hỏi :

— Nhưng đêm ở đây thiếu một cái, để chị Nhuệ Giang biết thiếu cái gì ?

— Không biết.

— Chưa suy nghĩ đã vội trả lời.

Nhuệ Giang cười to :

— Khỏi cần suy nghĩ.

— Cho trả lời lại, cho suy nghĩ một tiếng đồng hồ đó.

— Một tiếng đồng hồ chị đã đi ngủ được một giấc rồi.

Trầm Hương la lên :

— Nói chuyện với chị chán phèo. Chả biết mai mốt anh chàng nào vớ vẫn yêu chị chắc anh ta khùng sớm.

— Kệ nó.

— Liều.

— Một liều ba bảy cũng liều.

— Ha. Biết rồi. Chị không thể yêu ai được nữa vì chị đã có người yêu rồi. Trái tim chị đã có một anh chàng xiết bù loong vặt vĩnh cửu phải không ?

Con nhỏ Trầm Hương nói năm câu thi bắt buộc phải nói bảy câu mới ăn ngon cơm, ngủ mới yên, học bài mới thuộc. Nhuệ Giang không thèm cãi với nó. Nàng cười cười, gật gật đầu. Đôi khi cũng phải giở trò úp úp mở mở để đánh lừa khỏi óc ranh mãnh soi mói của nó chứ.

Có lẽ chán Nhuệ Giang quá nên Trầm Hương thở dài, nói một mình :

— Đêm ở đây thiếu một vàng trăng.

Nhuệ Giang thấy người choáng váng một chút. Phải rồi. Đêm thiếu một bóng trăng. Không ngờ Trầm Hương hôm nay cũng mơ mộng gồm. Tự nhiên Nhuệ Giang nhớ lại tất cả những đêm trăng của thời thơ ấu

ở cao nguyên nơi căn nhà ngói cũ trên đồi ngó xuống bãi biển của bà Ngoại. Đêm ngồi ở cửa sổ học bài, ngó ra biển gặp trăng thả bóng vàng lờ lững, nghe tiếng sóng biển thì thầm gọi nhau. Đêm tuyệt vời như thế một thời đã qua mà Nhuệ Giang nào hay biết. Nhuệ Giang nhớ đến lịm người tiếng sóng. Một màu xanh ánh lên trong bóng trăng vàng trãi rộng khắp những đỉnh đồi, đỉnh núi và bờ đá nhô lên trong bóng đêm đen thẳm, rồi bãi cát với những gợn sóng bợt trăng bò lên, hùng dũng mà buồn bã, nô nức mà âm thầm. Nhuệ Giang thấy trong óc mình một khúc phim quay chậm, tri nhớ được phóng về thời cũ, hình ảnh bay múa, rực rỡ, trên biển xanh. Tại sao thời đó nàng không biết gì hết, không cảm nhận trước thiên nhiên tuyệt vời, trời đất huyền nhiệm và lòng đầy mộng tưởng. Thời đó. Ôi tiếng nói sao mà buồn bã xa vời khép kín quá. Nếu Ba không đổi về đây, dễ thường Nhuệ Giang đã sống được một thời bay bổng với tuổi vàng của mình nơi thành phố em đầm, ngày ngất ấy. Ngày giờ đã hết. Chỉ còn trống tượng và trí nhớ. Quá khứ đã vượt khỏi những bước chân và những đầu ngón tay nhỏ bé của nàng. Chuyến xe lửa xám ngoét băng minh trong sương sớm đưa nàng rời khỏi ngôi nhà yêu dấu đó với hồi còi báo thức từ xa trước khi nó dừng lại thở dài trên con đường sắt nơi sân ga nhỏ Bóng trăng khuyết lạnh lùng thả bóng xuống cuối đêm hai mươi. Cuối một tuần trăng ngày tháng mơ hồ lạnh bạc. Bóng bà Ngoại mặc áo len đèn lửi thui bền đường. Bóng ba má nàng, mấy đứa em, cả một gia tài nhỏ được chất trong xe. Khi ấy hàng dương ngoài bãi cát chưa thức dậy. Trăng làm sao biết được Nhuệ Giang lên tàu rời xa quê ngoại. Biển làm sao đánh được nhịp đậm của trái tim nàng lúc rời bỏ bầy chim trên bãi cát. Núi làm sao cao vút được băng hồn nàng chất chồng từng ngày tháng óng chuốt của tuổi con gái. Đời dài làm sao xanh băng tóc nàng, đã thả bay từng sợi thành cây cổ, thời tiết, mùa. Và dương xỉ, ôi một hàng cây lồng lọng đứng im ngó theo chuyến tàu đuổi bóng trăng của đêm về sáng. Nhuệ Giang bàng hoàng, chìm đắm trong một cơn mè thiếp mù khơi khi nghe Trầm Hương nhắc lại một ánh trăng :

— Bà Ngoại bây giờ làm gì trong ngôi nhà đó, chị Nhuệ Giang biết không ?

— Bà Ngoại đang tụng kinh chờ giấc ngủ.

— Hương thuộc kinh của bà Ngoại.

— Thôi, đừng tụng nơi đây.

Trầm Hương cười :

— Em nhớ bà Ngoại quá.

— Chị nhớ bầy chim cát quá. Chúng nó có nhớ mình không Trầm Hương nhỉ ?

(còn tiếp)



NGUYỄN TUẤN ANH

NGÔ THU THẢO (Saigon)

Cháu nên đến một Nha sĩ để khám và chữa hết các răng sâu, sau đó đi chụp hình xoang xương mũi và khám bộ máy tiêu hóa cho kỹ càng mới mong trị dứt chứng hôi miệng. Tạm dùng Pate Gingivale để đánh răng. Uống Carbonésie để hút hết hơi thừa trong bao tử và ruột, Ku-Zyme để giúp cho sự tiêu hóa được dễ dàng hơn.

NGUYỄN THỊ HỒNG (Vĩnh Long)

1 — Các tĩnh mạch hằn nỗi rõ trên mặt da ở tứ chi báo hiệu một sự rối loạn của sự tuần hoàn máu từ ngoại biên về tim. Cháu hãy uống Opo — Veinogène mỗi ngày 2 ống trong ít lâu xem sao. Cũng có thể dùng thêm Solucamphre mỗi ngày 3 lần mỗi lần 30 giọt.

2 — Tê, nhức, mỏi tay chân là triệu chứng thần kinh viêm hay cơ-

viêm. Dùng Baume Solar để thoa, và uống Myoviton, Aspirine cũng như chích Strychnal B1 Fort sẽ hết. Chứng này có liên quan đến các gân xanh nỗi lên mà chú đã giải đáp ở câu hỏi (1).

MỘT QUÂN NHÂN (Đồng Đế)

Đời lính, xa nhà, vui anh em nên mắc bệnh phong tinh đó là chuyện rất thường thấy trong thời buổi này. Tuy nhiên em phải chữa chạy theo đúng cách và kịp thời vì để lâu sẽ rất có hại, có thể mang tội bất hiếu.. vì không con nối dõi. Phải chích Pénicilline với độ cao (1.000.000 hay 1.500.000 đơn vị mỗi ngày) uống 6—8 viên Auréomycine, 8—10 viên Thiazomide (nhớ uống nhiều nước), mỗi ngày. Nhớ kiêng tắm, cá biển, thịt rừng, nấm, cà chua và các hoa quả chua (chanh, cam). Không được uống rượu nhất là bia. Phải mặc quần slip cho sát. Sau khi đi tiểu phải sát trùng tay bằng cồn 90 độ.

NGUYỄN NGỌC DŨNG (Gia Định)

Ai bảo cháu rằng người Việt Nam ta không có được những sợi tóc tốt như người Tây Phương? Mà tốt ở đây theo ý cháu là thế nào? Cháu muốn để tóc mai thì có khô gì đâu. Hai tháng liền đứng đến thăm bác phó hói nào cả đù làm cháu toại nguyện và chắc chắn các cậu hippies Saigon sẽ tôn cháu



NGUYỄN THỂ

học y khoa

1 — Sinh 1953 vừa đỗ Lý Hóa, Sinh Hóa, nay đang học Đại Học Sư Phạm (năm 1e). Sang năm (1973) có thể vào Sài Gòn thi Y Khoa (năm 1e) không, nếu năm nay đỗ năm 1e, Sư Phạm (liên tục)?

2 — Qui chế về thi cử cũng như học hành của Trường Quân Y.

3 — Qui chế của Trường Đại Học Minh Đức.

4 — Người ta có giới hạn tuổi trong ngành Y Khoa không?

P.P. HIỀN (Huế)

1 — Năm 1973, em không thể vào Sài Gòn thi y khoa năm thứ nhất được vì :

— Vào năm thứ nhất y khoa Sài Gòn, bắt buộc phải có A.P.M. Đậu chứng chỉ Lý hóa Sinh hóa chỉ có thể tiếp tục học ở Đại Học Khoa học thời.

— Về phương diện quân dịch mặc dầu lên Đại Học em thi đậu đều đặn, nhưng nếu đổi ngành học hai năm thứ nhất, em sẽ bị trễ và không được hoãn dịch vì lý do học vấn nữa.

2 — Trường Quân y thuộc Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ đào tạo Y sĩ, Dược sĩ, Sĩ quan, Hạ Sĩ quan, Binh sĩ, Trợ y và Hành chánh Quân y cho QLVNCH.

Riêng đối với việc đào tạo quân y sĩ, quân dược sĩ và quân nha sĩ hiện trường chỉ phụ trách huấn luyện về căn bản quân sự, về hành chánh và nghệ thuật lãnh đạo, chỉ huy. Còn về chuyên môn Y, Dược Nha các sinh viên quân y vẫn theo học tại các Đại học Y, Dược và Nha khoa và chịu chế độ thi cử của các Đại học này như các sinh viên dân sự khác.

Hàng năm trường Quân Y đều có mở các cuộc thi tuyển sinh viên Quân y. Trước kia tuyển ngay vào học từ năm học chứng chỉ P.C.B. Nay chỉ tuyển vào năm thứ nhất Y khoa trở lên. Sinh viên phải nội trú trong trường Y khoa và bị chi phối bởi kỷ luật quân đội.

3 — Đại Học Y Khoa Minh Đức là một Đại Học tư, vẫn bằng được Chính phủ công nhận. Sinh Viên phải đóng học phí. Chương trình học có phần phối hợp Đông và Tây

y. Vì mới hoạt động nên chưa ai biết và phán xét được hiệu quả của chương trình học nói trên.

— Không. Chỉ có việc hạn tuổi vì chế độ quân dịch đang được áp dụng trong tình trạng hiện nay của đất nước. Anh biết hiện có mấy «cụ» sinh viên đang theo học Y khoa (có «cụ» trên 50 tuổi).

bà indira gandhi và thánh gandhi

1— Có phải nữ Thủ Tướng Ấn Độ thuộc dòng dõi Thánh Gandhi ? Nhiệm kỳ của Thủ Tướng Ấn Độ kéo dài bao lâu ?

2— Cuộc chiến Ấn Hồi và sự thành lập Bangla Desh có lợi gì cho Ấn ?

3— Tóm lược cốt truyện « The quiet American » của G. Greene.

PHAN MINH HỒNG (Cai Lậy)

1— Đương kim Thủ tướng Ấn Độ là bà Indira Nehru Gandhi, không có liên hệ gia đình nào với Thánh Gandhi cả. Bà là con gái của cố Thủ tướng Nehru, người đã theo và trở thành cánh tay mặt của Thánh Gandhi trong phong trào chống Anh giành độc lập cho Ấn Độ. Đề tỏ lòng ngưỡng mộ Thánh Gandhi, ông đã lấy tên của ngài để đặt tên cho con gái (chuyện này hơi xái với tục lệ của chúng ta đấy nhé).

Ấn Độ theo chế độ đại nghị, Tổng Thống chỉ định lãnh tụ của

đảng chiếm đa số ghế tại Quốc Hội đứng ra lập Nội các và làm Thủ tướng. Do đó không có nhiệm kỳ nhất định cho vị Thủ tướng Ấn Độ. Thí dụ bà Gandhi được chỉ định làm Thủ tướng từ năm 1966. Mới đây trong cuộc bầu cử lại Quốc hội (năm bầu lại một lần), đảng Quốc Đại do Bà lãnh đạo vẫn nắm đa số vì vậy bà vẫn tiếp tục làm Thủ tướng. Ngoài việc đảng bị mất đa số, lãnh tụ của đảng cũng có thể mất chức Thủ tướng. Trường hợp gấp một sự bất tín nhiệm trầm trọng trong nước hoặc trong nội bộ đảng khiến đảng phải đề cử một người khác đứng ra lãnh đạo đảng.

2— Chiến tranh xảy ra giữa hai quốc gia hầu hết là vì có những mâu thuẫn về quyền lợi mà họ không thể giải quyết được bằng đường lối ôn hòa, thương nghị. Dù nhiên nước nào thắng trận sẽ nắm được ưu thế để đòi hỏi quyền lợi. Trường hợp Ấn, Hồi từ khi lấy lại được độc lập, có sự tranh chấp về vùng đất Cachemire, mấy chục năm nay giải quyết không xong. Cứ vài năm chiến tranh nóng lại xảy ra thay cho chiến tranh lạnh. Và cứ mỗi lần như vậy Ấn lại phải lo phòng thủ cả hai bên biên giới Đông và Tây (vì trước kia, Hội Quốc gồm hai phần là Đông Hồi và Tây Hồi ở hai bên nách Ấn Độ).

(xem tiếp trang 63)

NGƯỜI CON GÁI MẶT NAI



PHÓNG SỰ TRUYỆN ● KIẾN VÀNG

Trước mặt Quyên Quyên bốn tuổi, cô giáo là một thần tượng vĩ đại. Cô giáo cười cô giáo nói, cô giáo mặc áo màu gì đi xe gì Quyên Quyên cũng thấy hay thấy nhất. Ngoài ra cô giáo còn là một hình ảnh đỗ đậm nhất của thương yêu mà những tâm hồn thơ ấu ngược mắt lên và đặt đôi bàn tay bé nhỏ vào. Một chút gì Quyên cũng «cô của Quyên». Cô của Quyên sờ mó tay cho Quyên. Cô của Quyên bảo về nỗi me cắt tóc bum-bê cho đẹp. Cô của Quyên.... Thái trêu em :

— Không phải cô của Quyên, cô của anh Thái mà.

Miệng con bé mếu xêch đi :

— Cô của Quyên chứ bộ. Quyên đâu thấy cô nắm tay anh Thái bao giờ.

Thái cười :

— Nhưng anh Thái nắm tay cô rồi.

Mắt con bé đã đỏ nhưng vẫn chịu thua :

— Anh Thái dóc, anh Thái đứng ở ngoài đường chứ anh Thái có vô sân chơi hồi nào đâu.

— Nhưng mà cô cứ là của anh Thái.

Con bé úc quá không nói được nữa, òa lên khóc. Lập tức mẹ về phe Quyên nạt anh Thái liền :

— Cái thằng anh này chuyên thói chọc em thôi. Nin đi cưng, có... con chuột mới là của anh ấy.

Nước mắt còn ướt đẫm cả hai mi, Quyên Quyên chu cái mỏ :

— Quyên mách cô cho.

— Mách sao ?

— Mách là anh Thái bảo cô của anh Thái.

Thái kêu, đứng nhỏ ơi. Nhờ chồng cô nghe được chồng cô tìm anh Thái xin tí huyết thi tịch đời anh mi sờm. Chồng cô là đại úy nhảy dù đó, đứng có đùa. Thái cười hinh hích với mẹ. Mẹ nói cái miệng mì sao cũng có ngày mắc họa.

Học trò nhỏ thương cô giáo một cách thật hồn nhiên, thơ ngày. Quyên đã từng dồn cam dồn ối vào cặp đem cho cô giáo, đã từng xé phẳng một tấm hình mẫu thật đẹp trong xấp báo của ba đem cho cô giáo. Và động trời hơn nữa con bé đã nhét cả vòng ngọc của mẹ đem cho cô. Chuyện cái vòng ngọc xảy ra đưa Quyên Quyên thành nổi tiếng trong dư luận đám cô giáo. Đó là kết quả buổi tụ họp chuyện trò của các cô. Sau khi nói hết chuyện thời tiết đến thời trang, hết chuyện ăn uống tới chuyện sắc đẹp. Một cô nói :

— Tôi mới mua cái vòng ngọc đây nè.

— Chà nước xanh đẹp quá.

Cô giáo Quyên Quyên gỡ chiếc vòng ở tay bạn đưa lên ngắm nghia. Bạn đồng nghiệp nói :

— Tay chị đeo vòng này chắc đẹp lắm. Chị thử coi.

Chiếc vòng được đeo thử vào tay, mắt cô giáo của Quyên Quyên sáng rõ :

— Tôi ước bao giờ mình mua được một cái vòng ngọc đẹp như thế này.

Học trò Quyên Quyên có mặt ở đó, lắng nghe rõ câu chuyện và lập tức về nhà để ý đến cái vòng ngọc thạch của mẹ thường bỏ trên đầu giường. Không lồ cờ hội, cô học trò dễ thương liền nhét chiếc vòng ngọc thạch của mẹ vào cặp đem cho cô giáo. Cô giáo cảm động lắm nhưng không thể nhận được. Chiếc vòng sau đó được trao lại cho anh Thái khi tới đón Quyên Quyên với lời nạt nộ :

— Lần sau Quyên Quyên không được làm thế nữa nghe không. Mẹ làm mặt dỗi với Quyên Quyên :

— Út thương cô giáo hơn mẹ phải không.

Quyên Quyên không biết trả lời, con bé ôm lấy cô mẹ. Mẹ đầy ra :

— Út ghét mẹ, không thèm thương út nữa.

Hai hàng nước mắt Quyên Quyên chảy dài. Mẹ... da diết :

— Út lấy vòng của mẹ cho cô giáo đeo cho cô giáo đẹp, còn đè mẹ xấu xí. Mai cho út ở với cô giáo đi.

Út chẳng biết trả lời sao, ngoài hai hàng nước mắt đã nhỏ xuống

đó. Mẹ khẽ nhìn anh Thái cười nụ mỉm. Mẹ đứng lên pha cho Quyên Quyên một ly sữa trong khi anh Thái tới lau nước mắt cho em. Anh Thái nói :

— Cái gì hay cái gì quý mi cũng vác đi cho cô giáo mi hết. Coi chừng có mấy ông anh mi cũng dám dắt đi cho cô giáo lầm à.

Mẹ gõ chiếc muỗng vào đầu anh Thái, chàng ta rụt cổ lại :

— Thật đấy chứ mẹ.

Thái đỡ lấy ly sữa trên tay mẹ làm công việc khuấy chiếc muỗng cho tan bột sữa với nước sôi trước khi trao cho Quyên Quyên.

— Mẹ cưng út thế mà út không thèm thương mẹ. Mai út đi học thấy cái gì hay hay của cô giáo phải nhặt bỏ vào cặp đem về cho mẹ nghe không.

Mẹ nạt anh Thái, nói thế nhỡ mai nó làm thật sao. Anh Thái cười lớn :

— Nhảm khi nào ngồi cô giáo bỏ giày ra đó, lượm một chiếc nhét vào cặp đem về cho mẹ nha út.

Đó là học trò Quyên Quyên với thần tượng vĩ đại đầu tiên là cô giáo. Nhưng một lần cô giáo đã đề Quyên Quyên khóc tủi thân dưới gốc cây vú sữa nơi sân trường. « Cô của Quyên » không phải chỉ có một mình « Quyên Quyên của cô » mà có bao nhiêu học trò dễ thương khác nữa. Xảy ra chuyện có một nhân vật mới xuất hiện nơi sân trường : Hồng Hạnh, con bé lai Tây mới vô học. Ba Hồng Hạnh mỗi sáng mỗi trưa đậu xe bóng lảng trước cổng đưa đón con gái. Mấy buổi bầu con bé khóc hoài bắt tội cô giáo phải theo dỗ hoài. Rồi đến một hôm Quyên Quyên cảm thấy cô giáo thương Hồng Hạnh hơn thương mình, đó cũng là lần con bé « nhận diện địch thủ » kỹ hơn. Chơi ngoài sân, đứng bên cạnh Hồng Hạnh, Quyên Quyên không thèm nắm tay nó. Hồng Hạnh hỏi chuyện, Quyên Quyên không thèm trả lời.

Cuối cùng mối tình « cô của Quyên » đi đến chỗ đổ vỡ. Lần ấy cô dẫn Hồng Hạnh lên phòng uống sữa (thay vì bàn tay ấy những lần trước là của Quyên Quyên).

Quyên Quyên cũng thèm được uống sữa nữa. Mỗi ngày ở nhà mẹ pha cho út hai lần, một lần sáng sớm và một lần chiều khi ngủ dậy. Sáng nay vì vội vàng, mẹ bận chuyện gì đó nên không kịp pha sữa cho út. Tới trường Quyên nhớ sữa quá, thấy cô dắt Hồng Hạnh lên phòng có những bậc đá là phòng giải khát, Quyên liền gọi « cô ơi cô ơi » và chạy theo. Nhưng cô không nghe tiếng Quyên Quyên gọi, đề Quyên Quyên

ngã chui người giữa sân sỏi. Hai bàn tay và hai đầu gối Quyên Quyên bị sỏi cào xát xước, có chỗ rướm máu. Quyên Quyên khóc inh ỏi. Con bé vừa khóc tủi vừa khóc đau nén khó dỗ.

Sau lần bị ngã tủi ngã đau ấy, Quyên Quyên không thèm đi học nữa. Anh Thái dỗ thành thế nào cũng không ẵm con bé lên xe được. Mẹ cũng dỗ hết lời nhưng út cũng nhất định không. Con ở nhà với mẹ.

Anh Thái bảo :

- Không đi học, nhỡ anh Thái... lấy mất «cô của Quyên» thì sao?
- Cho anh Thái luôn.

Anh Thái nhìn sang mẹ cười thích thú. Mẹ bảo :

- Nó còn nhỏ nhít, để ở nhà chơi. Sang năm đi học cũng vừa.

Năm anh Hải mười bốn tuổi. Tuổi ấy, anh Hải ham chơi dữ. Anh có một thằng bạn tên Thạch, tự Thạch còm (còn có biệt hiệu là Thạch Sanh) tối ngày hai người rủ nhau ra bồn hoa của cù xá đê đá banh. Té rách cả vai áo, đá nát cả đàm hoa mới tết và bị ông lao công xùng xộn nạt hoài. Nhưng đàm con trai khôn lại rất ngoan nữa, chúng có thể cắp ở nhà chúng một cái kìm cũ không xài được tốt lắm, hoặc lăn ở đâu đó về một cái vò bánh xe hư đem cho ông lao công, bọn chúng sẽ được tự do đá banh nơi bồn cỏ mà thỉnh thoảng chỉ bị lưu ý vừa phải.

Ngoài bồn cỏ cù xá là một sân đá banh tốt, bọn Hải còn có một sân đá banh có chiều dài vô tận nữa là khu đường rầy. Khu đường rầy nằm chéo góc với khu cù xá. Có thể kẻ một đường thẳng ngắn tức là một con hẻm nhỏ từ con đường vòng cù xá qua một khu lao động tới đường rầy. Chiều chiều Thạch thường sang rủ Thái ôm banh qua con hẻm ấy để đá với bọn trẻ ở khu này. Những lần đầu chúng đợt chơi với nhau chưa có «gôn» thì vẫn dễ điều kiện sân không rắc rối lắm. Đường rầy lõn ngón đá xanh, mấp mô sát ngang sát dọc chúng cũng tung banh tưới hạt sen, mạnh ai nấy đá, không lừa lọc không ăn thua chi cả. Nhưng chen trên đá lõn ngón là một điều không được khuyến khích tự nhiên một chút nào hết. Ít lâu sau bọn trẻ đưa nhau lên khu kho hàng phía trên, trước khi đường rầy chẽ đôi bùng binh, nơi mà các xe cộ phải dừng lại mỗi khi nhân viên hỏa xa ré tiếng còi phất lá cờ đỏ ám khói hoặc lắc cái đèn đỏ lù mù nếu là đêm, mỗi khi có chuyến xe lửa hụ còi ngang qua. Tuy hơi xa nhưng ở đây chúng có một bãi đá rộng, đó là sân kho hàng của Sở Hỏa Xa. Ở đây chúng có thể bày những trận đá có «gôn», có ăn thua đàng hoàng.

Đám trẻ ở cù xá thường hợp thành một đội, đá tỷ số với đội banh của đám trẻ ở khu đường rầy. Đội banh cù xá thua hoài, trận đá nào cũng thua đậm. Hải ức lắm, Thạch ức lắm. Đội banh của đám trẻ khu đường rầy đưa banh như gió, lừa banh như chớp và sút «gôn» như sấm sét chỉ vì chúng được dợt nhiều. Hải và Thạch biết thế nhưng không có được nhiều dịp để đưa đội banh minh đi tập dợt. Chúng đá «ẹ» và chạy theo banh bao giờ cũng trật «giò» để lọt mất banh vào chân đối thủ. Lại thêm thủ môn hạng bét, chuyên môn «đè bóng» và hễ thấy trái nào sút quá mạnh thì né, bắt sơ bể mặt hoặc gãy ngón tay. Hải và Thạch luôn giữ chân trung phong, thọc banh sâu vô đất địch và làm bàn. Nhưng những tỷ số kề là hiếm hoi ấy không bao giờ cân bằng được với «nghe» đè bóng của thủ môn mình nên bao giờ đội banh cù xá cũng thua một cách nhục nhã.

Hải bàn với Thạch :

- Minh phải có một thủ môn bắt banh đinh như dựa mít.

Thạch gật ó :

- Và có ít nhất một trung phong sút banh chân cứng như thép

Rồi Thạch làm thủ môn và Hải làm trung phong đá banh cho Thạch bắt. Đầu đều trưa nào Hải cũng trốn mẹ với Thạch ra bồn cỏ cù xá tập dợt. Quyên Quyên được anh Hải dủi cho một cái gì đó ăn được, như cục xi muội hay swing-gum... với lời dặn dò :

— Đừng có mách mẹ nha út.

Buổi trưa với những đứa trẻ là một khoảng thời gian thú vị nhất. Trong khi cha mẹ ngủ trưa thì chúng kéo nhau đi chơi hoặc làm những chuyện gì riêng của chúng ở trong nhà mà nếu cha mẹ chúng biết thì có thể bị la mắng hoặc cấm đoán. Quyên Quyên ở nhà một mình bày trò một mình mãi cũng chán, đôi khi con bé cũng theo anh ra khu bồn hoa của cù xá. Dĩ nhiên không phải là để làm khán giả cho những cuộc tập dượt của anh Hải và anh Thạch. Quyên Quyên trè mồi, chơi gì có mãi một trò hoài mà không biêt chán.

Buổi trưa, dưới tầng râm của những cây muồng, Quyên Quyên thường thơ thẩn nhặt đàm hoa vàng rơi rụng. Con bé thích hoa vàng, có khi nhặt đầy một cái nón cỏ, đem về lấy kim xâu vào sợi chỉ thành từng chuỗi đặt trên cuốn vở trắng chơi, hoặc treo ngay dưới chân thang. Hoa muồng vàng không hương thơm, để đến ngày hôm sau héo quắt lại thành một mùi hăng hắc khó chịu.

(còn tiếp)

anh chí yêu dấu



TRUYỆN DÀI ĐỊNH TIẾN LUYỆN

Trở về với ý nghĩ miên man, tưởng tượng ra tia mắt mờ mùng rợn của Anh Chí khi mở từng thứ tôi gói cho em, với những tiếng muồng kêu lách cách và bờ môi hồng ngậm lấy vành thủy tinh. Nhưng sao vẫn chẳng thấy mình hờn hở được. Hình như tôi linh cảm có một chuyện gì rất buồn rờn sẽ xảy tới.

MÙA HẠ chương mười

Tôi trở về căn phòng quen thuộc với những giấc mơ chập chờn đứt quãng. Tôi vẫn mơ trong khi ngủ và mơ cả trong khi thức. Tôi mơ thấy tôi và Chi, cả hai đứa bỗng trở thành những kẻ lạ hoặc đi vào một làng mạc quạnh hiu, chỉ có những đứa trẻ đứng hai bên đường, đầu kề đầu lá ngây ngô nhìn chúng tôi ngang qua. Tôi mơ thấy tôi và Chi là những kẻ bất hạnh bị xua đuổi ra khỏi thành phố, cả hai vừa dắt nhau chạy vừa khóc tức tưởi, không ai xót thương bệnh vực. Tôi mơ một buổi sáng bỗng thấy Chi đội khăn xanh, mặc áo xanh mang tượng thành già trước ngực và quỳ nghiêm trang trong nhà nguyện. Và tôi, kẻ đánh rơi mắt trí nhớ về một cõi nào, chẳng còn ý niệm được về thời gian, ngày giờ năm tháng. Chỉ còn lại một chu kỳ độc nhất là những buổi sáng chủ nhật tìm về lang thang trong sân nội trú trường Chi, ngồi ngắn ngó từng khung cửa sổ màu nâu, lâm ngó từng người qua lại.

Những buổi sáng thức dậy với một chút mệt mỏi của giấc ngủ còn theo lại, hai cánh môi tôi ngậm vào nhau đắng ngắt. Thường là như vậy, nếu không phải vội vàng đi tới trường để kịp giờ học đầu thi tôi vẫn thường kéo ghế ra ngồi ở gần cửa sổ. Bằng ba ngón tay, tôi miết trên mặt kính làm vỡ những hạt nước nhỏ còn bám trên cửa của một mùa sương đêm qua, làm thành một lối nhìn trong suốt. Qua đó tôi có thể thấy con dốc và đám cỏ uất se mịn bên đường, những gốc cây sần sùi và đám sương mù lấp lánh trên mặt hồ đặc sệt như một chén thạch giờ này chắc lạnh buốt như nước đá tan. Tôi quần người trong chiếc chăn dày thường là như thế, cho đến lúc hơi thở làm mờ dần mắt lối nhìn, tôi đứng dậy và tự pha lấy một phin cà phê sữa trước khi rửa mặt. Cố kỉnh Ngàn sắp sẵn mọi thứ, có khi cô quên hay còn nằm nán lại trên giường vì đêm qua ngủ muộn. Tôi có thể sửa soạn lấy được những bữa ăn sáng, hoặc không thì trên đường tới trường tôi vừa đi vừa gặm khúc bánh mì.

Cô Ngàn đến bên tôi, giọng nói đặc của giấc ngủ còn thăm quanh mắt. Tôi vẫn thấy cô là cái bóng dì vắng, của mười năm về trước chẳng hạn, trôi lờ lờ trong sương mù hiện tại. Đôi khi cô lại là hình ảnh đậm nét nhất của những đường hàn chịu đựng quá trên tuổi già một đời người mắt đang ngó xuống trên những ngón chân nhòe nhòa.

— Đêm qua cháu ngủ được không?

— Chút chút cô ạ.

— Hèn chi nghe cháu trở mình vật vã hoài.

Hơi thở xoài dài ở cuối câu nói, cô ngàn yên lặng thu vén những giấy mà, sách báo bừa bộn trên bàn và ngay dưới chân. Tôi nói, cháu cảm thấy hơi mệt cô ạ. Dí mũi sát mặt kính trong trạng thái hờ hững, đầu tôi lênh đênh với những đoạn ngủ rời giấc mơ vụn đêm qua. Là tôi, luôn luôn sống bỏ quên chung quanh mình. Là tôi, sống với đời sống riêng không lúc nào vắng hơi thở tiếng nói và hình bóng Chi. Chi đến thăm tôi trong cơn mưa mù mịt. Nước mưa ướt sũng đôi mắt em. Nước mưa ướt sũng linh hồn bệnh tôi. Chúng tôi ôm nhau khóc ròng.

— Sao tay chân em lạnh ngắt thế này?

— Tại vì em vắng anh. Còn anh, sao mắt anh buồn quá thế?

— Tại vì em nhớ anh.

Chi ngã đầu trên ngực tôi. Có lần tôi đã tưởng ra hình ảnh nồng nàn ấy. Tôi ôm em trong lòng và chúng tôi cùng đọc chung một cuốn sách lớn có đầy hình ảnh màu sắc mà mỗi chữ là một viên kẹo nhỏ ngọt ngào.

— Em là cọng cỏ non.
— Anh là con kiến vàng.
— Con kiến vàng có cắn ai bao giờ không anh?
— Không bao giờ. Con kiến vàng hiền lắm, nó chỉ thích quanh quẩn bên ngọn cỏ thôi.

— Anh là con kiến lười.

— Ủ, anh là con kiến lười. Kiến lười đau ốm quanh năm rìu một hôm nó nằm chết rũ dưới chân cỏ.

Tiếng cô Ngàn ho khan sau lưng tôi, cô nói :

— Huy này, tự dung đêm qua cô ngủ mơ kinh khủng quá. Sáng dậy cứ bị ám ảnh hoài...

Cô Ngàn kể cho tôi nghe giấc mơ của cô. Giấc mơ có máu me và nước mắt đầm đìa cùng anh T., đứa con độc nhất của cô đang ở một chiến trường giới tuyến nào. Giọng kể có lẩn những giọt nước mắt nghẹn. Thực sự tôi cũng chỉ biết nghe, cảm lặng nhìn người đàn bà đang khóc mòn mỏi bên mình mà nhọc nhằn cả lời an ủi. Tôi nghe, điều mà tôi vẫn tin tưởng là, giấc mơ thường trái ngược với sự thật sắp xảy ra, thỉnh thoảng là một điềm báo lành hay báo hại mà người ta có thể liên tưởng tới. Nhưng chẳng nói ra ý nghĩ ấy. Tôi đứng dậy theo cô xuống bếp sửa soạn phụ với những công việc buổi sáng. Lúc này tôi mới để ý có một sự sắp xếp mới mẻ ở tất cả mọi nơi trong nhà. Từ bếp cho tới phòng ăn và nơi ngồi làm việc của cô, mọi đám bụi cũ từ bao giờ được phủ đi để chờ một đời bụi nào đó, sắp sửa phủ trên khắp tất cả các mặt phẳng ngang. Có một tiếng reo vui vỗ âm ở đâu rơi rớt theo những hạt bụi mà tôi tưởng được nhận ra.

— Sao lâu rồi không thấy cháu đón em Chi về chơi. Chủ nhật vừa rồi nghe cháu nói lên nội trú, cô cứ tưởng cháu đưa em ấy về chứ.

Tôi chao chiếc muỗng nhỏ trong tách cà phê sữa thành những đợt sóng vỗ vào bờ sứ. Ý nghĩ tôi là những con sóng dập dềnh xô vỡ, tiếng muỗng thỉnh thoảng va vào thành tách là tiếng gầm thét của những con sóng ấy. Tôi nhìn mãi ngón tay tôi và những con sóng.

— Em Chi đau hơn một tuần lễ nay cô à.

Miếng bánh mì bỏ rơi trên mặt bàn khô, cô Ngàn ngửng lên nhìn tôi, hỏi vậy :

— Đau chi vậy?
— Cháu cũng chẳng biết nữa.
— Nằm bệnh hơn một tuần lễ là bệnh nặng chứ không thường đâu.
— Cháu cũng chẳng biết nữa.

Tôi thở hoi vào hai lòng bàn tay mình khum lại rồi ăn những ngón tay vào đôi mí mắt mệt mỏi. Rất nhanh, khi mắt tôi vừa nhắm lại

thì hình ảnh Chi hiện ra. Em nằm ngoan ngoãn trên giường, hai tay ấp trước ngực, mắt nhắm nghiền trong một giấc ngủ rất bình yên với môi hoa như sắp cười. Hình ảnh tượng thánh nữ Thérèse nằm chết thành thiện trong tủ kính của nhà nguyện dòng kín mà đạo nào Chi đã dẫn tôi tới. Chết với bông hoa hồng hờ hững trong tay cánh sấp rã. Rồi tất cả những cánh hoa hồng rã ra làm thành cơn mưa hoa hồng rắc ngọt hương trời đất.

— Như thế rồi sao?

Cô Ngàn lo lắng nhìn tôi. Miệng tôi buồng bờ sứ ngọt :

— Cháu có vào thăm em ấy rồi. Em ấy nói vài bữa nữa sẽ khỏi...

Cô Ngàn bật cười nhỏ :

— Bệnh chi mà biết được mình sẽ khỏi trong những ngày tới.

— Cháu cũng chẳng biết nữa. Tự dung thấy mình bất an quá cô à.

Sao cái tuần lễ này nó dài lê thê.

— Hôm nay thứ sáu rồi. Chủ nhật sẽ là ngày cách thứ sáu một ngày thôi mà «anh Huy».

Trong giọng nói của cô có một nụ cười lẩn, trêu đùa. Anh Huy. Nhưng tôi không cảm thấy rộn rã như những lần trước. Tách cà phê sữa của tôi đã cạn cả hơi ấm, còn lại một hộp cặn đắng ngọt tôi cũng nuốt hết. Tự dung trên môi tôi có một nụ cười héo hắt :

— Nếu tính kỹ thi bây giờ mới là đầu ngày của thứ sáu, nghĩa là còn đầy đủ của cả hai ngày dài cơ à.

— Chủ nhật nhớ đưa em Chi về chơi ở nhà trọn ngày nhé.

— Vâng, có lẽ thế. Em ấy mới ốm dậy chắc chắn đi đâu chơi được. Cô định dãi bọn cháu gì nào?

— Ăn trưa thật linh đình, chịu không. Cô sẽ đi chợ từ ngày hôm nay.

— Cháu sẽ đi kiếm một chai rượu.

Cô Ngàn ngó sững tôi :

— Rượu nữa cơ à. Cháu uống rượu dữ lắm hở?

— Đầu cô. Cháu chỉ ngửi hơi rượu đã đỏ mặt, nhấp một ngụm đã say kinh.

— Sao cháu đề nghị rượu nữa?

Cái nhìn của tôi rót vào đôi mắt cô Ngàn một nỗi say nào, thật lạ:

— Cháu thích thế. Tiệc là phải có rượu. Rót rượu đặt trước mặt mỗi người dù không uống. Hay chỉ uống một chút cho đỏ mặt, cho say, cho nhìn nhau không phải là mắt thường tam tưởng thường như mọi lúc.

Khi đứng bên cửa sổ nhà bếp, bên cạnh chiếc lavabo ngập nước trên những cái phin và chén tách hỗn độn, tôi đã tưởng tượng ra bữa

tiệc linh đình với những ly rượu say ấy. Bàn tiệc có mình tôi và Chi ngồi đối diện với nhau và những ánh nến ấm. Có thể chúng tôi là hai con chuột con mang khăn ăn trước ngực nói chuyện «chít chít» với nhau ở hai mép bàn trong một phim hoạt họa dễ thương nọ. Có thể chúng tôi là đôi tình nhân rất kiều cách trong một quán hẹn sang trọng trên không trung của một thành phố thơ mộng nào đó. Và hai ly rượu Tôi nói, em uống một chút cho đỡ căng đói má nhé. Còn tôi, tôi nốc cạn ly rượu mình một hơi. Say ngất ngư, nhưng không ăn nói lảm nhảm, mà chỉ nhìn Chi mỉm cười, cười hoài. Trong đầu đã rõ ràng không tri nhớ rõ ràng không nghĩ ngợi. Như thế là một hạnh phúc, chỉ cần biết ở bên mình có người yêu dấu mà không cần biết phải lo sợ chi cả. Không, hay là tôi chỉ nên nhấp một chút thôi. Đôi môi chuyện của những người yêu nhau phải có hơi rượu. Đó là một bước của tinh. Rượu giúp những lời nói. Rượu đưa những bàn tay mạnh dạn lồng vào nhau. Rượu có men, làm say ngất tình yêu. Một chút thôi che tình ấm.

Tôi vung tay vươn vai ở những bậc cửa phòng mình cho một buổi sáng thứ sáu qua đi. Những buổi sáng không phải tới trường làm như căng dài ra từng giờ. Và căng dài ra từng phút là thời gian chờ đợi. Tôi đi ra đi vào hoài với ý định này nọ xếp đặt trong đầu của một ngày chủ nhật mới của Chi. Có lẽ thế, tôi sẽ mua tặng em một bó hoa, như bó hoa Marguerite trắng của vườn nhà Chúc chủ nhật nào. Sao tôi yêu hoa trắng thế không biết nữa. Yêu chết đuối được. Yêu tất cả những người con gái mặc áo trắng nghiêm trang trong thành phố này. Với mắt nhìn thành thiện. Yêu em. Yêu vũ trụ bỗng trở thành một đám mây. Bước chân em dẫm trên linh hồn anh dày dặn một kiếp mê mải. Bèn anh bỗng trở thành một bó hoa trắng ngủ trên ngực thơm. Hòa kiếp một đời tôi lỗi.

Còn ba tuần lễ nữa tôi thi. Bài vở xếp từng núi trước mặt. Từng cuộn, từng cours dày cộm đặc nghịch chữ. Những chữ nghĩa thật hờ hững. Bây giờ thì mất hẳn cái nôn nao, lo lắng của những lần thi đầu. Đó là một chuyện không được một chút nào hết. Nhưng là tôi bây giờ, tưởng như chả học được gì, chẳng nhớ được gì. Dù dắng sau của một kỳ thi bây giờ còn có một nỗi ám ảnh vô cùng chờ chực chụp tới với tất cả những người con trai không may mắn trên đường khoa bảng. Đó là chuyện phải bỏ ngang việc học hành để đi lính. Với tôi, tất cả chỉ mơ hồ. Sách vở và kỳ thi. Sự việc thi rớt và sau kỳ thi đó. Rất mơ hồ như tôi chẳng có trách nhiệm gì với chúng. Là tôi bây giờ chỉ có Anh Chi yêu dấu. Tất cả chỉ là những bóng nhòa nhạt của ảnh ảo trên những gương kính ghép mặt vào nhau, nhô dần và biến mất.

(còn tiếp)



TÒA SOẠN

• PHẠM NGUYỄN QUỲNH LAN (Qui Nhơn) : Người bạn vàng của TN là cháu đáy rồi, vì đã theo dõi TN từ bộ cũ cho bộ mới TN sẽ không «tả oán» nữa. Nhất định rồi đấy. Cháu cứ biên thư cho TN đi hẳn đang mong đấy.

• THANH VIẾT LINH (Gia Định) : Cố gắng để khỏi phải biến thành bài nguyệt san. Như số này, phải đổi khổ để dễ... mua giấy. TN vẫn là tuần báo. Bạn cứ yên chí chờ ở thứ năm mỗi tuần.

• DAN THU (Vĩnh Long) : Đồng ý, sẽ giữ lại những gì dễ thương để gọi là chút « hương xưa ». Nhất định không than van tả oán và làm bạn ngọc đau tim nữa.

• HOÀNG NGỌC THANH (Hội An) : Bỏ lá tình cảm của thời mới lớn đây. Tòa soạn sẽ đọc bài cháu và hy vọng sẽ đăng được.

• TIỀU HẠ (Nha Trang) : «Không biết viết gì» nghĩa là viết văn đó. Tòa soạn đang đọc cái bài viết ngắn của cháu. Dĩ nhiên nếu bài không hợp thì phải bỏ, nhưng cháu thắc mắc làm gì cái chuyện «không may» đó.

• ĐINH VÔ DANH (?) : Giãy báo đã tăng vọt nhưng TN không dám tăng giá bán vì lo ngại túi tiền nhỏ bé của bạn ngọc đó. Cám ơn sự lo âu và lời chúc của em. TN vẫn hy vọng mình trường thọ đầy chừ.

• NGUYỄN NGUYỄN (Sa Đéc) : Ba người không phải là bạn học với nhau đâu. Chỉ quen nhau thôi. PT không có viết gì cho TN hết. HTH thì thỉnh thoảng thôi. Bài của cháu tòa soạn đang đọc.

• THIỀN VŨ (Pleiku) : bài của bạn tòa soạn đang đọc. Hy vọng sẽ giới thiệu được. Cám ơn lá thư và lời chúc lành của bạn.

• ĐỀ MÀ KỶ NIỆM (?) : Cháu biên thư mà quên ghi tên làm cháu đoán mà cả mắt vẫn không biết cháu là ai. «Đề mà kỷ niệm, giòng suối Hạ Giao» tòa soạn đang đọc. Cháu cứ yên tâm, TN rất hân hoan để đăng bài cháu mà.

• TỊNH TÂM (Huế) : TN sẵn sàng đăng bài của cháu nếu đọc thấy «được». Đừng thất vọng khi gửi bài. Phải hy vọng nhiều nữa là khác.

- ĐỖ VĂN NGỌC (PK) : Đề nghị của bạn nên lầm. Nhưng TN làm sao biết được sinh hoạt ở nơi ấy. Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không viết loạt bài giới thiệu các sinh hoạt đó đi ? Tòa soạn đang chờ.
 - PHẠM NGỌC HẠ (Nha Trang) : Không sao. Lâu lâu thày bói cũng phải bị tò trác một lần mà. Bài đó đang đọc.
 - LŨ TÌNH TANG (Tam Kỳ) : Thay đổi lối xưng hô thế nào cũng được. không dám lưu ý lắm điều này. Những đề nghị của em Tòa soạn đang lưu ý đấy. Có nhiều sáng kiến. Đồng ý, nhưng phải có nhiều tiền đề thực hiện chứ ?
 - LÊ TẤN HÒA (Đà Nẵng) : Không có sự thiêng vị nào trong Tòa soạn đâu cháu ạ. Chỉ có bài « được » hay « không » mà thôi. Đề nghị của cháu Tòa soạn đã thực hiện rồi đó.
 - MIỀN HẠ (Hội An) : Đọc Tuổi Ngọc là đã ở trong gia đình TN rồi.
 - TH. THU (Qui Nhơn) : Trả lời thư này chắc cháu đã về Saigon rồi. Cháu có quyền xin muộn của TN ở Tòa soạn. TKT ngồi thường xuyên ở Tòa soạn từ tháng 4 lận cơ. Hắn cảm ơn lời thăm hỏi của cháu đấy.
 - NGÔ CĂNG (Nha Trang) : Tho văn nhận được đều. Đứng méo mó nghè nghiệp thì chắc chắn dễ hơn. Khi nào về Saigon ghé chơi. TKT
 - cam ơn lời thăm hỏi của anh. Đã đã hết bệnh. Và cảm ơn.
 - TRẦM PHY (Ninh Hòa) đúng như cháu nghĩ. Gửi vô cái đó không được đâu. Cảm ơn lời chúc lành của cháu.
 - LÊ BÁ KÝ (Dục Mỹ) : Bức thư có vẻ chán đời nhỉ. Bây giờ chỉ sống cho qua ấy mà. Chúc vui và may mắn.
 - NIU MAI (Long Xuyên) : Tòa soạn cũng biết có những người đọc TN một cách lận đận vì tình trạng kinh tế bây giờ ảnh hưởng tới đời sống gia đình nhưng vẫn không làm sao hơn được. Về những câu hỏi của cháu Tòa soạn sẽ chuyển lại cho Nguyễn Thế.
 - ĐỖ KÝ (Đà Nẵng) : Chán chỉ gửi về một địa chỉ duy nhất là hộp thư 1146 Saigon. Bài cháu Tòa soạn đang đọc. Cảm ơn lời chúc lành của cháu.
 - VŨ BẢO CHÂU (Phú Nhuận) : Cảm ơn lời khen về hình bìa của anh. ĐTL là Thiếu úy. Một dịp nào đó anh có thể ghé Tòa soạn chơi.
 - LÊ HÀ THẮNG (Gò Vấp) : Cũng chỉ mong sống cầm hơi để chờ một tương lai không có tiếng thở dài thôi. Tòa soạn vẫn nhớ tên em đây chứ. À, số đó bắt đầu cho những thay đổi.
 - TẠ VĂN SỸ : (Kon Tum) Đã nhận được thư của bạn. Tòa soạn rất thông cảm và bồi qua.
 - NHƯ HẠT CÁT (Nha Trang) : Kị trước, TN có trích đăng một đoạn thư cháu trên BN. và TN. Bài cũ gửi như thế, không bị lạc đâu. Bài viết sạch sẽ thế tòa soạn thích lắm.
 - PHẠM NGUYỄN (Gia Định) : Làm sao mà quên được nhỉ, những linh thần cũ, tuy rất bận. Rảnh ghé tòa soạn chơi.
 - VĂN NA (?) : Em chỉ nên gửi về hộp thư của tòa soạn thôi. Địa chỉ ấy để cho nó « xóm » thế thôi chứ không có người ngồi ở đó (nay đã bỏ rồi). Bài viết cho TN viết đủ mọi đề tài nhưng nhớ đừng đi ra ngoài phạm vi tuổi yêu thương... tuổi mới ưa.
 - NGUYỄN TRẦN CÚC NHÂN (Tam Kỳ) : Ở Tòa soạn thường không còn báo cũ. Bao nhiêu báo cũ trả về phải chừa ở kho và cần ký bán cho các chủ Ba Tàu Chợ Lớn. Viết thư cho người đó đi. Tòa soạn sẽ chuyển lại.
-
- bà indira gandhi và thánh gandhi** (tiếp theo trang 51)
-
- Nay Bangla Desh (Đông Hồi cũ) được thành lập nhờ sự thắng trận của Ấn, dĩ nhiên sẽ là quốc gia đồng minh. Và nếu còn xảy ra xung đột giữa Ấn và Hồi thì nay Ấn có thể tập trung quân về phía Tây để tấn công Hồi quốc với nhiều ưu thế hơn. Ngoài khía cạnh quân sự, từ khi chiến thắng, Ấn Độ đã trở nên quốc gia hùng mạnh nhất trong vùng Nam Á với nhiều uy tín về ngoại giao và chính trị hơn trước kia nhiều.

3— Cuốn « The Quiet American » cũng như cuốn « The Ugly American » đọc đã mười mấy năm nay rồi, không còn nhớ rõ. Cả hai cuốn đều tiêu thụ hóa hoạt động của một nhóm viên chức Hoa Kỳ (mà nhân vật chính người ta đã gán cho ông Landsdale) hồi đó nỗ lực giúp chính quyền VNCH vừa thu hồi chủ quyền, trở thành một guồng máy cai trị hữu hiệu và một lực lượng chống Cộng tích cực.

BÀI NHẤN ĐƯỢC

từ bạn ngọc

VĂN

Nguyễn Thị Chiều Thu, Trần Nguyễn Dễ Thương, Trần Tưởng Nguyễn, Minh, Phạm Thương Nghi, Dương Thái Thụy, Phạm Thị Đoan Ca, Tống Ngọc, Phạm Thị Hương Vi, Huỳnh Hoa, Dương Huy Nguyên, Thương Bình, Hà Xuân Diễm, Ngọc Băng Băng Đông, Susu, Đơn Phương, Tây Phong Trần Bích Lan, Vương Ngọc Tuấn, Đông Nghi, Hoàng Nguyên Vĩnh, Tiều Du, Miên Viễn, Nguyễn Phước Nha Trang, Đăng Quý, Thành Nhàn Vũ Lê Ái, Nguyễn Thị Sa Đăng, Võ Thy Hồng Xuân, Hương Thủy, Ái Khanh, Mai Ngàn Sao, Phạm Phú Phúc, Thanh Việt Linh, Chinh Dũng, Trần Thị Xuân Đào, Nguyễn Thu.

THƠ

Nguyễn Chánh, Đan Sầu, Anh Việt Thi, Tâm Tuyết, Lê Thơ, BCYA, Nguyễn Công Sầu, Vũ Linh, Việt Linh, Lang Kha, Văn Hoàng Phi, Lãnh Nhân, Văn Dạ Thảo, Nguyễn Ngọc Hoàng, Cát Du, Thương Vy, Băng Châu Sơn Thảo, Lê Hà Thắng, Trần Viễn Mơ, Nam Man, Lê Tấn Hòa, Dương Thường, Thu Phương Thảo, Liêu Tri, Nguyễn Thị Thu, Mắt To, Anh Việt Thi, Trần Phy, Hoàn Nghê Mục, Kiều Giang, Lũy Đức Nghiêm, Đỗ Thành Phùng, Phan Nhã Uyên Uyên, Trần Anh, Cao An, Quỳnh Thoan, Nguyễn Thu Ngân, Mai Thu Nga, Mạc Thủ Chung, N. H. Hoài Sơn Thanh, N.T. Ái Linh, Vũ Bình Yên, Lê Trác Hùng Vâu, Văn Công Mỹ, Việt Tường, Lữ Tình Tang, Thu Nguyễn, Lê Khai Nguyên, Cát Du, Thông Vàng, Thương Nguyên, Nguyễn Hương Thủy Phương, Ngọc Thùy Khanh, H.P. Mai Di, Phạm Nguyên Khôi Bá, Mây Nguyễn, Hoàng Nhũ Mi, Nguyễn Tế Khuiên, Trang Loan Thuy, Công Yên, Hoài Nguyệt Dạ Ca, Đan Thư, Đinh Huyền, Hoài Tường, Trần Thụy Chiêm, Phạm Khánh Vũ, Lê Yên Linh Phương, Tùng Kha, Lê Nguyễn Thy Nguyệt, Yên Lữ, H.T. Ohuong Khách, T. Hát, Vũ Nhứt Nguyễn, Trương Ngọc Lâm, Vương Thy Lại, Cúc Vy, Nguyễn Suối Tiên, Ngô Cang, Trần Phượng ca, Lê Bá Kỳ, Ái Khanh, Hải Âu Hồ Nhàn, Nhã Linh, Lê Đỗ Hòa Sinh, Tha Phương Thảo, Tè Xè, Lữ Tình Tang, Trần Nguyễn Văn M., An Vi, Phan Công Chu, Nguyễn Thị Hạ Huy, Lời Trần, Rừng Rú Đam Mê, Trường Thoại, Th. Ph., Yên Di, MN, Nguyễn Thương Hoài, Võ Kỳ Tú, Phiên, Yên Hà Phương, Nguyễn Hân Đông Thảo, Nguyễn Trường Ca, Loan Vũ, Lê Quỳ Hoàng Sơn, Mỹ Khuk, Hoài Nhân Đạo, Minh Lý, Phạm Ngọc Hải, Phạm Thiệu, Cát Vì Hoàng Trang, K.T. Linh Vũ, Giang Thanh Bình, Ban Mè Thanh Minh, Thô Ty

ĐỒNG NAI 270 ĐỀ THÁM SAIGON II

ĐÃ PHÁT HÀNH KHẮP NOI

CỬA TRƯỜNG, PHÍA BÊN NGOÀI

truyện dài của MAI THẢO

- Phía bên ngoài cửa trường là một thế giới kỳ ảo hay chỉ là cạm bẫy của học trò ?
- Phía bên ngoài cửa trường cô học trò tìm đến tại sao lại tìm về ?

SỐNG MỚI 30B PHẠM NGŨ LÃO SÀIGÒN II

ĐÃ PHÁT HÀNH TOÀN QUỐC

HẠ ƠI

TRUYỆN DÀI MỚI NHẤT CỦA **DUYÊN ANH CHUA HÈ**
ĐĂNG TRÊN BÁO NÀO

TẶNG PHẦM MÙA HÈ 73 CỦA MỌI NGƯỜI TỪ 9 ĐẾN
99 TUỔI

- Bạn sẽ gọi mùa hè 1973 bằng hai tiếng tuyệt diệu này như bạn gọi em ơi, anh ơi, quê hương ơi... Bởi vì HẠ ƠI, là thương yêu ơi dần trôi trên 300 trang sách của những tháng năm đẹp nhất một đời người.
- Lên núi mang theo HẠ ƠI. Xuống biển mang theo HẠ ƠI. Ra Trang mang theo HẠ ƠI. Vô Nam mang theo HẠ ƠI. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào trong mùa hè 73 phải có trong tay HẠ ƠI.

Sữa MONT BLANC

tươi trắng



MONT BLANC

của xứ non cao

dồi dào sinh tố cân thiết cho
trẻ con và người có tuổi.

