

tuổi ngọc

uân báo của yêu thương





CHỦ NHIỆM CHỦ BÚT : VŨ MỌNG LONG
 QUẢN LÝ : ĐẶNG XUÂN CÔN
 THƯ KÝ : ĐINH TIẾN LUYỆN
 PHÁI VIÊN : PHẠM ĐÌNH THỐNG

TUẦN BÁO RA NGÀY THỨ NĂM

Tòa soạn, trị sự : 286 Công Lý, Sài Gòn III
 Nhà in, địa chỉ liên lạc : 9B/15 Thánh Mẫu, Chí Hòa
 Hộp thư : 1146 Điện thoại : 40822

VĂN

chiều trên vai tượng
 đôi mắt của anh vữ
 về soi bóng mình
 từ cõi sương mù
 thoảng bước chân quen
 về một chốn xa
 những dấu chân nơi vườn kỷ niệm
 nguyên ái
 vẫn còn trong niềm tin

THƠ

lê miên trường. trần văn nghĩa. nguyễn tâm thương. tốn nữ
 thu dung. đỗ thị hồng liên. ngọc thùy khanh. kim thượng.
 lynh thanh thảo. nguyễn bình nguyên. nguyễn huy viên

TRUYỆN DÀI

tuổi bướm sầu
 cửa trường, phía bên ngoài
 anh chỉ yêu dấu

DUYÊN ANH
 MAI THẢO
 ĐINH TIẾN LUYỆN

MỤC THƯỜNG XUYÊN

nhin xuống cuộc đời
 biết một biết mờ
 bệnh mới lớn
 chụp phô
 bạn ngọc và tuổi ngọc

TÒA SOẠN VÀ BẠN NGỌC
 NGUYỄN THẾ
 NGUYỄN TUẤN ANH
 KIẾN VÀNG
 TUỔI NGỌC

BIÊN LAI SỐ 597/BTT/NBC NGÀY 24-4-1971

tuần lễ từ 29-3-73 | số 95 | năm thứ hai | giá 80đ.

THƯ TÒA SOẠN



MỘT LỜI CÁO LỐI

Tuổi Ngọc 94, số báo in tại 9B/15 Thánh Mẫu Chí Hòa đã tới tay bạn ngọc. Hắn còn nhiều thiếu sót và sơ sót về kỹ thuật. Điều này Tuổi Ngọc nhận ra trước tiên. Vì chữ « tít » chưa kịp mua. Chủ nhiệm đã dồn tới đồng bạc cuối cùng, đã phải mua chịu giấy in để đủ bốn trăm ngàn đồng « com măng » một giàn chữ mới toanh, cạnh sắc làm chảy máu tay mấy chú thợ xếp chữ nhí đồng. « Kết » của tuần báo yêu thương hiện nay rõ ràng tuyệt. Nhưng không phải vì thế mà Tuổi Ngọc dừng lại. Nó còn đi, cần đi. Đi xa, đi xa nữa. Đến khi nào nó băng long đứng là lúc nó tự giết nó. Một mai, trong số bạn ngọc sẽ có người làm báo, dù làm báo với thể tài nào, lại thích làm báo đẹp, báo hay, báo sạch sẽ, người ấy sẽ hiểu rõ tâm sự của Tuổi Ngọc và thương Tuổi Ngọc. Một tờ báo chỉ sống được nếu nó đủ vốn chịu đựng và có một số độc giả kiên tồn. Như Tuổi Ngọc hiện nay. Một tờ báo muốn mỗi số là một số khác lạ, phong phú nội dung, lòng lâng hình thức, bắt buộc số lượng phát hành của nó phải nhiều và bán được nhiều. Bán được nhiều sẽ có lãi và sẽ có tiền thực hiện mọi ước mơ. Chẳng hạn, nếu Tuổi Ngọc phát hành 20.000 số bán được 17.000, Tuổi Ngọc sẽ tổ chức một tòa soạn hùng hậu, sẽ tăng trang mà không cần tăng giá, sẽ có 16 trang offset tràn ngập hình ảnh thời sự và truyện tranh tuyệt vời của họa sĩ Việt Nam. Khốn thay, Tuổi Ngọc phát hành toàn quốc có 10.000 số và bán chưa đầy 6000. Thị sống lai rai tới hôm nay đã là một chịu đựng, một phép lạ vượt trên sự kiên nhẫn của anh em Tuổi Ngọc. Phép lạ đó bạn ngọc ban cho. Chỉ có bạn ngọc. Chỉ nhờ bạn ngọc. Do đó, Tuổi Ngọc ước mong bạn ngọc tạm băng long cái hiện tại của Tuổi Ngọc, nuôi dưỡng, khích lệ Tuổi Ngọc để trống chờ một Tuổi Ngọc xứng đáng ở ngày mai. Tuổi Ngọc chỉ nói câu này là bạn ngọc đã thấy xót xa, tội nghiệp giùm : Phải xuống tận Ngã Ba Ông Tạ in báo đấy, bạn ơi ! Như, ngày xưa, Quyền Di đã xuống tận Thủ Đức in Ngàn Thông. Một vài số trước, Tuổi Ngọc loan tin số 96 sẽ là số Đặc Biệt Việt Về Hà Nội, 100 trang. Song vì mới « dọn nhà » và thợ xếp chữ thì mới làm Tuổi Ngọc lần đầu tiên trong đời xếp chữ nên cả tòa soạn lẫn thợ chữ đều thiếu khả năng thực hiện số báo 100 trang. Nên Tuổi ngọc 99 mới là số Đặc Biệt Việt Về Hà Nội. Xin cáo lỗi cùng bạn ngọc và hứa hẹn dành mọi nỗ lực cho số 99 Đặc Biệt Việt Về Hà Nội.



nhin xuong cuoc doi

buoi sang buon phien

Buổi sáng buồn phiền là buổi sáng phụ huynh học sinh đi qua các rạp chiếu bóng ở Saigon. Hãy lấy những rạp này mà suy ra. Chả là, mỗi sáng, các rạp đều có xuất thường trực giá đồng hạng rẻ hơn giá vé buổi chiều. Do đó, mỗi sáng, khoảng 8 giờ 30 ngang qua Rex, Casino, Eden, Khải Hoàn... phụ huynh học sinh sẽ thấy con em mình (cả trai lẫn gái) áo quần đồng phục, sách gấp dứt túi sau hay cắp cặp đeo dây ở trước cửa rạp. Học trò đi xem chiếu bóng vào giờ đi học! Đó là chuyện buồn đáng để gia đình, học đường suy nghĩ. Lại đi xem phim quyền cướp Trung Hoa, xem truyện tình kiểu Mỹ, càng đáng suy nghĩ nhiều. Tại sao các sách vào rạp chiếu bóng? Học đường không kiểm soát học trò và không liên lạc gì với gia đình chẳng? Gia đình trưởng con mình đến trường «đùi mài kinh sủ để chờ kịp khoa» chẳng? Một số các em học sinh đang cắp sách vào rạp

hết nỗi buồn sáng để nên coi như một buổi thả lồng lẻo của gia đình và học đường? Và mẫu bài này có được coi như một báo động trễ muộn? Luôn luôn, xã hội kỳ vọng ở những người tuổi trẻ. Bé không học, lớn làm gì? «Bé đi cầu, lớn đi hầm, già đi đòi nợ muộn». Đó là cái thành ngữ bi thảm đời xưa. Bây giờ, bé đi xi nê ma, lớn... xuống đường phá rối! Một câu hỏi nữa đặt ra: Tại sao không cắp sách vào Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Niên nếu như, những hôm xấu trời, học đường có đổi chốt ngọt ngào? Câu hỏi để ông Tổng Giám Đốc Thanh Niên thuộc Bộ Giáo Dục trả lời. Lại xin đặt thêm câu hỏi lên Bộ Giáo Dục: Có nên ra cái thông cáo cấm học trò vào rạp xi nê vào những giờ học và bắt các rạp treo tấm bảng: «Cấm học trò vô rạp trong giờ học» như Quản Đội đã bắt «các tầu quản treo biển «Cấm quản nhân vô»? Bộ Giáo Dục có trách nhiệm với học trò, chẳng lẽ Bộ để học trò cắp sách vô rạp hát? (Ái Hoa)

văn chương chữ nghĩa và bệnh dịch

Bạn đọc đừng với cho là tôi «quán áo» A. Camus (tác giả La Peste, giải Nobel văn chương 1957). Xin thưa, đích đây là dịch sách. Chưa bao giờ người ta thấy dịch thuật trở thành một phon trào và, có thể, sẽ trở thành cái mode của quý vị trí thức ở đây. Không chừng trở thành một thứ «bệnh dịch». Liếc sơ qua các sạp sách báo, từ sách vỉa hè đến sách năm chém chệ trên bệ ở các hiệu sách lớn nhỏ, người ta phải ngạc vì những sách dịch. Trong cái sinh hoạt xuất bản xô bồ và thương mại một cách quá đáng hiện nay, những thứ tên

tuổi bắt ngờ được dựng đứng và đánh bóng như một món hàng, một thứ mỹ phẩm được quảng cáo rầm rộ. Nhưng Quỳnh Dao thật và giả đã bắt đầu xuông dốc, các tay cai-thầu-văn-nghệ-xuất-bản lại sửa soạn tung ra những thâm tượng mới. Song song với việc dựng lên những «thâm tượng» ngoại quốc, họ son phết cho vài tên-tuổi-nội-hoa-bệnh-hoạn, viết văn chưa trôi chảy. Trong số những sách được dịch sang Việt ngữ và ẩn loát thật đẹp, dĩ nhiên cũng có một số tác giả tên tuổi thư thi. Nhưng ai dám bảo đảm giá trị bản dịch của các vị vừa đánh vật với tự diễn vira dịch? Dĩ nhiên, không ai có thể nghi ngờ giá trị dịch thuật của những tay uyên bác Nguyễn Hiến Lê, Vũ Đình Lưu, Võ Huyền Đắc, Nguyễn Minh Hoàng, Mặc Đỗ... Nhưng với tình trạng dịch thuật được mô tả như thế này: Ví dụ thị trường chữ nghĩa vira lỏ tin nhả văn ngoại quốc X bắt đầu ăn khếch tại đây, lập tức các nhà xuất bản thi nhau tìm mua các tác phẩm của tác giả này và xé làm ba làm tư chia cho ba, bốn người dịch khác nhau dịch chéo, rồi ráp lại in và phát hành. Hồi thử tình trạng đó ai dám tin tưởng vào bản dịch có sạch lối? Ngay cả với những tay uyên bác dịch thuật cũng chưa chắc đảm làm và bảo đảm khi làm - việc - dịch - thuật như thế. Nhà văn Mặc Đỗ dịch một cuốn sách mất hết nửa năm còn sửa đi sửa lại. Đừng nói chi tôi tình trạng lạm phát dịch giả như bây giờ. Nhà văn tạm quên sáng tác để dịch, họa sĩ tạm gác eo để dịch, ký giả dịch, công chức dịch, sinh viên dịch... Anh dịch, tôi dịch, chúng ta cùng dịch. Tình trạng dịch thuật bành trướng mạnh quá như

thể có mời giết chết các nhà văn Việt Nam? Dịch thuật là truyền bá là giới thiệu cái hay cái tinh túy của văn hóa người, nhưng dịch cầu thả, chưa sạch lối sơ dảng, dịch kiêu xe làm ba làm bốn mảnh chẳng khác nào mang các nhà văn ngoại quốc này ra mà giết. Hoặc ít ra, cũng «tặng» cho họ thứ «bệnh dịch» khó có thuốc chữa. Quí vị tác giả ngoại quốc này nếu hay được văn chương chữ nghĩa của mình được «thả lỏng» như thế chắc cũng khóc thét lên. (Tê Hát)

nắng saigon

anh đi mà chợt mát

Lâu lâu cũng nên nói chuyện nắng mưa một chút cho đời vui tươi. Năm nay Saigon nóng quá sớm và nắng muộn thiêu đốt mọi thứ. Tưởng tượng buổi trưa giờ tan sở, xe cộ nối đuôi nhau, húc nhau, chen lấn nhau, dồn cục nhau khi đèn đỏ dưới cái nắng có thể làm chín trứng trong năm phút và khói xe mù mịt. Saigon lúc đó bỗng nhiên hết vẻ hoa lệ. Và bây giờ, lúc đang chen lấn nhau dồn cục giữa đám xe cộ buổi trưa đó, bèn giật thi sĩ Nguyễn Sa quá chừng. Nắng Saigon anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Đang lúc như thế mà em có mặc mười cái áo lụa Hà Đông cũng chẳng thấy mát tí nào. Nói vậy nghe cũng có vẻ kém nghệ thuật thật. Nhắc tới Hà Đông bèn nhớ tới Tuổi Ngọc 99 (thay vì 96) đặc biệt viết về Hà Nội. Tòa soạn vira đơn về cơ sở Xây Dựng Chí Hòa, chủ nhiệm Duyên Anh bèn cảm khái «9Bl15 Thành Mẫu Chí Hòa» và cùng anh em trong toà soạn sửa soạn làm số đặc biệt về Hà Nội thật hách. Giữa Saigon, nói riêng, và miền Nam,

nói chung, nắng cháy bụi mù này dễ làm người ta liên tưởng tới cái lạnh gây gáy và heo may gió bắc. Và Hè Nội trong Thu Vàng của Cung Tiến, trong Áo Mơ Phai của Nguyễn Đình Toàn... trở thành một hình ảnh rực rỡ hơn bao giờ trong trí tưởng mọi người. Tuổi Ngọc 99 sẽ là một món quà tuyệt vời tặng những - tâm - hồn Bách - Thảo - Hồ - Girom. Và Tuổi Ngọc 99 sẽ là số báo dễ thương nhất. (Phạm Định.)

giới trẻ long xuyên và đêm nhạc du ca

Hồi 19 giờ 30 Chúa Nhật, 11 tháng 3 vừa qua, đơn vị du ca Phù Sa, Long Xuyên đã đánh dấu bốn năm thành lập bằng một đêm hát đặc biệt, tổ chức tại Trung học Tổng hợp Thoại Ngọc Hầu. Khoảng 600 thanh thiếu niên cùng một số thân hào nhân sĩ địa phương đã đến nghe những du ca viên Long Xuyên hát tuyển tập du ca mới nhất của họ. Trong cái không khí mát rượi và hào hứng của đêm, trên những tấm poncho trải rộng trong sân trường, các thính giả trẻ tuổi đã nhiệt liệt tán thưởng những tiếng hát nói lên khát vọng, mơ ước, khắc khoải của chính họ. Tiếng vỗ tay dồn dập như không dứt, đặc biệt là sau những bản Khi Tôi Về (Phạm Duy), TôiƯớc Mơ (Phạm Duy), Diu Nhau (T. Tú) Tôi Đã Thấy Ngày Mai (N. Đ. Quang)... Về kỹ thuật, những tiếng hát trong đêm nhạc Du Ca này chưa được gọi là xuất sắc lắm, nhưng đó chính là những rung động thiết tha, chân thực nhất của những người trẻ còn biết nghĩ đến đồng bào, còn biết nhớ tới quê hương, còn biết xót xa cho dân tộc đã nhiều

năm chưa thấy một ngày yên vui. Thiết tưởng, trong tình trạng âm nhạc xô bồ, bệnh hoạn hiện nay, những cố gắng nhằm gác một ý thức trưởng ngoan lành mạnh trong các sinh hoạt văn nghệ, mà du ca là một trong những đoàn thể đang hướng về mục đích đó, thật đáng được mọi người lưu tâm và khuyến khích. (T. Vũ)

triển lãm hội họa học sinh tại đà nẵng

Chiều ngày 17 tháng 3 vừa qua, phòng tranh học sinh Đà Nẵng đã được cắt băng khai mạc và phát giải thưởng tại thính đường Hội Việt Mỹ, Đà Nẵng với sự tham dự của các Ủy viên trong Ủy Ban Phát Huy Văn Hóa ĐN và một số đông quan khách ngoại giao. Phòng tranh trưng bày gần 200 họa phẩm được xem là xuất sắc trong số 970 họa phẩm dự thi. Được biết giải thưởng hội họa học sinh Đà Nẵng do một số giáo sư hội họa các trường công, tư thục Đà Nẵng đứng ra tổ chức như Nguyễn Phan, Đỗ Toàn... Dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Phát Huy Văn Hóa thi xã. Số tranh triển lãm gồm có hai loại: loại vẽ lại chỗ và loại gởi tranh tham dự. Ban giám khảo thì có giáo sư Vĩnh Phối, Giám Đốc Trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế, cùng với một số họa sĩ trong trường. Đây là sự cố gắng không ngừng của ban tổ chức trong mười tháng qua, để đưa đến kết quả là phòng tranh ngày hôm nay được khai mạc. Nhà văn Duy Lam trong phần phát biểu cảm tưởng đã vô cùng hân hoan khi nhận thấy học sinh thành phố rất có nhiều khả năng về hội họa. Phòng tranh mở cửa từ ngày 17 đến 24 tháng 3 năm 1973. (Ngy Xuân Sơn)

CHIỀU TRÊN VAI TƯỢNG



du tử lê

Những chiếc xe buýt kềnh càng, theo nhau vào bến đậu. Tiếng máy nổ, những đụn khói phun cao làm nhoè nhoẹ cả một khoảng không gian của buổi chiều còn nắng. Khu đất trống nén chặt chật chội và tầm mắt bị giới hạn khi những chiếc xe này đậu thành hàng với cái đầu bè bè ngó ra công viên và cái đuôi phẳng dầu tuối ở phía sau trong. Mái bắc tài xế nhảy xuống xe và tạm nhau lại thành từng nhóm hút thuốc và nói chuyện. Họ cười rung cả bầu không khí xanh những tàn cây, và sáng những tà áo màu.

Hình như buổi chiều cùng với lòng tôi, chuyển từ màu hồng trên tháp chuông thành màu vàng đất noi những vòm cửa kính hoa màu dưa cải và tim nơi chân tường, những trụ gạch xàm thưa ra, như những bàn chân khuỵu xuống của những con kỳ lân bằng đá. Hình như sự chờ đợi đã khiến tôi mỏi mòn, phờ phạc với cảm giác nua trên lớp da nhợp nháp mồ hôi, trên những sợi tóc rối,toi tả. Tôi nghĩ phải chẳng chàng đã không còn thương tôi nữa. Phải chàng anh luôn luôn có quá nhiều điều để mà...giận em. Trong khi em thì lại thấy ở anh, có quá nhiều điều để mà... nhớ anh. Tôi tự hỏi nếu chàng biết rõ được điều này, có thể anh đã làm bộ với em, anh sẽ khó tròng lắm. Ôi, nếu anh làm bộ với em, anh sẽ khó tròng lắm đấy. Có đời nào con trai lại đi làm bộ với con gái bao giờ. Phải không anh?

Tôi cố giữ mình ngồi bất động băng ghế lạnh trong tòa nhà mỗi lúc đã một vắng băng những ý nghĩa vẫn vơ như thế. Tôi cố dằn nén những hoang mang dao động ở trong tôi khi mà sự chờ đợi đã khiến tôi không còn đủ thiện cảm dành cho buổi chiều đang xuống vàng trên pho tượng trắng trong công viên. Những sợi tóc đã được ngậm ngang môi (những sợi tóc vốn ngọt ngào làm sao) chiều nay trở nên đáng ghét. Lúc nãy, khi chuông đỗ, ở đầu giây, phải chính anh đã nói với em. Phải chàng chính là anh đã bảo với em rằng anh sẽ đến đón em và chúng mình sẽ

Do Võ Phi Hùng Cựu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chiêu Đắng chủ Kho Sách Xưa Quán Ven Đường

đi chơi cho biết buổi chiều nay, cho hết buổi tối nay. Chính cái giọng anh nôn nả đã làm em thêm xao xuyến. Chính cái giọng anh hấp tấp, đã khiến em thêm rộn ràng ngực thở vội mà, anh đã không đến với em. Vậy mà anh đã để em ngồi đây, và khờ dần đi như một khúc cây trại cành lá. Người con gái khi phải đứng đợi chờ, họ thật chẳng khác gì một nhánh cây tro trọi buồn thảm. Tôi vẫn hăng hăng nghĩ vậy. Tôi vẫn không thể tìm được cái công việc đợi chờ đằng đằng kia một trong cái gì thơ mộng hết. Vậy mà biết bao nhiêu nhà thơ, đã ca ngợi những phút chán phèo đó. Kẽ cũng lạ thật đấy chứ. Hay giữa cái nhạt phèo, cái bồn chồn chán nản là sự chờ đợi thì họ thích cái ít nhạt phèo hơn là làm thơ. Có lẽ tôi đã nhiễm cái lối nói vòng và ngược xuôi của chàng từ hồi nào cũng chẳng biết nữa.

Mỗi khi có dịp được gặp nhau, chúng tôi thường có những phút đứa vui đến quên cả chung quanh. Nhưng thường thường những niềm vui của chúng tôi không kéo dài được lâu. Luôn luôn giữa tôi và chàng có một cái gì đó. Một đám mây chẳng hạn đeo theo rất nhiều hơi nước. Luôn luôn trong tình yêu chúng tôi có những con mắt rinh rập, chờ đợi. Luôn luôn trong tình yêu chúng tôi, có những mũi dao săn sàng phóng tới. Và chàng, có lẽ hơn chính tôi cảm thấy điều đó, rõ ràng nhất. Tôi cũng chẳng thể nhớ được là tôi lần thứ bao nhiêu, đang khi giữa lúc hạnh phúc nhất chàng nàng cảm tôi lên, hỏi:

— Một ngày kia đau khổ, một ngày kia, tan vỡ, nhỏ có oán thù anh? Nhỏ có ân hận có xấu hổ với tình yêu của mình? Nhỏ có còn muốn giữ gìn tình yêu kia như một báu vật thiêng liêng hay chừng đó, nhỏ sẽ phi nhỏ nó, như người ta thường phi nhão vào một cái gì đáng xa lánh nhất.

Và lần nào, câu trả lời của tôi cũng chỉ có một. Lần nào, tôi cũng nghĩ chàng chẳng cần phải hỏi lại tôi câu hỏi chua xót đó. Trong nhật ký viết cho chàng, viết cho tình yêu chúng tôi, những ngày đầu tiên, những ngày còn chập chững con mơ, tôi đã nói hết. Tôi đã nói thẳng những ý nghĩ thầm kín của tôi, khi trả lời thư của người bạn, đúng hơn, một ý kiến, một nhắc nhở hay nhẫn nhủ của C. Tôi bảo, tôi chỉ có một đời để sống. Tôi chỉ có một trái tim để thở. Tôi không thể có một đời thứ hai. Tôi cũng chẳng thể có thể có được một trái tim nữa, trong cuộc đời này. Và nếu tình yêu là điều để sau này tôi ân hận, sau này, con cái tôi, nếu có oán hờn về một phương diện nào đó, tình yêu cao ngất của mẹ chúng. Tình yêu... Ôi tôi muốn nghe lời khi nhắc tới hai chữ này, bởi vì cùng với nó hình ảnh chàng lại tràn ngập trong tôi, như một cơn lũ dữ dội và thảm thiết. Tôi nhớ mình đã đọc ở đâu đó, một câu thơ, đại khái: *phải nghĩ rằng lâu lắm mới có một cuộc tình, mà hai kẻ yêu nhau đều khốn khổ*.

Vàng, cả hai đứa yêu nhau cùng khốn khổ. Tôi chọn đời khốn khổ, tôi biết có người sẽ nghĩ tôi điên, nếu như tôi có thể chọn lựa một sự chọn lựa khác, thì tôi đã chẳng thành tôi. Tôi không sợ hãi một điều gì khác hơn, cái sợ hãi mình không còn là mình. Tôi chọn đời khốn khổ, tôi chọn đời mưu mau, chẳng phải vì tôi không có nhan sắc. Mà hơn thế, tôi còn cảm

tưởng mình như một thanh nam châm. Chung quanh tôi, hình như chưa một người con trai nào có thể dừng đứng trước tôi. Tôi cũng chẳng tự nhận mình đẹp. Đẹp là cái gì nhỉ? Như thế nào? Tôi hăng tự hỏi mình nhiều lần thế đó. Nhưng tôi biết tôi có một hấp lực nào đó, bí ẩn, vàng vô cùng bí ẩn, đối với người khác phái. Nhưng tôi đã chọn chàng. Nhưng tôi đã yêu chàng ngay từ mắt nhìn đầu tiên. Tôi chọn chàng như chọn chính định mệnh của đời mình. Tôi chọn chàng như chọn cái phần đời thực, cái phần đời mà, nhẽ ra, tôi phải thế.

Và một ngày nào, nếu anh quay lưng. Nếu anh không còn muốn nhìn em, khi ấy, điều gì xảy tới cho em, anh cũng thừa biết. Khi ấy, em còn sống để làm gì nữa. Phải để làm gì, khi mấy nghĩa đầu tiên và cuối cùng của đời em đã tắt. Nhưng khi anh đã biết, em sẽ chẳng một lời oán trách anh. Em sẽ chẳng một lời kêu than. Không bao giờ, có thể. Em đủ can đảm đủ nghị lực và đủ cả kiêu ngạo để đem về bên kia đời sống khói tình em. Như câu hát chiều nào anh đã hát cho em nghe. Trương Chi đó. Anh nhớ không? Anh đã hát... Trách ai chê nghèo quên nhau dỗi lứa bên giang đầu, người ra đi với cuộc từ ly... Và em đã lần đầu, tới phút này, nói rõ. Em yêu anh.

Những chiếc xe buýt nhộn nhạo như chao qua chao lại trong đám người ở khắp nơi túa tới. Một đời chiếc đã rùng mình chuyển động với những bụm khói đặc sệt phun ra khỏi ống khói ở phía đuôi. Người lính mũ cầm tay, tiến lại người con gái. Anh có gương mặt của một thanh niên trầm lặng. Một thanh niên vào đời quá sớm. Người con gái cảm tưởng như anh nhìn có dăm dăm. Và cùng lúc cô nhận ra một bên chân mình đã té còng. Cô đã ngồi bất động quá lâu. Người lính gật ngượng ngáp. Cô hỏi anh cần chi. Người lính nói anh là bạn của ai đó, và chuyển tới cô, những điều chàng muốn nhắn lại. Người lính quay ra thật mau. Cô nhìn theo anh ta cho tới khi anh lần khuất vào buổi chiều đã xuống thấp dưới chân giáo đường. Chiếc xe buýt đầu tiên chuyển bánh khỏi bến đậu, và chất trong nó những khuôn mặt phảng lặng, nhân nhện. Những gương mặt đa số là phụ nữ.

Buổi chiều đã xuống tới chân giáo đường. Mùa hồng trên chóp cao, nơi con gà vỗ cánh đã mang màu vàng của đất ái, và những vòm cửa kính hoa đã chuyển sang màu tím. Cùng với lòng tôi, nỗi tuyệt vọng đã bầm như màu chân tường xám chết. Chàng không nói. Nhưng tôi vẫn cứ ngồi đây cho tới khi người lính gác già đứng lên mồi tôi ra, với chùm chìa khóa leng keng ở nơi bàn tay mốc thêch. Chàng không nói, nhưng tôi cũng cứ ngồi ở đây, để nhớ nhung để hồi tưởng. Tôi tự hỏi, nếu không có kỷ ức, rồi làm sao người ta sống? Người ta có thể sống được chẳng khi quá nửa đời sống của đời người là phần dành cho kỷ ức, cho kỷ niệm. Tôi còn quá trẻ để nói tới chuyện sống với kỷ niệm nhưng tôi cũng sẽ quá già, nếu đến tuổi này, khi bước vào hai mươi tôi chưa có kỷ niệm cho đời mình. Tuổi thơ tôi cũng chẳng có gì đáng để nhớ, hay có đấy, nhưng bom đạn đã thiêu hủy mất tất cả rồi. Nói tới tuổi ấu thơ, tôi lại nhớ tới Linh. Linh là một đứa con gái thứ hai của chị Lam. Nó mới bốn tuổi. Một lần ôm nó vào lòng (khi ấy, hình như tôi đang quá nhớ chàng) tôi hỏi Linh:

— Thương cô không?

— Thương.

— Nhiều không ?

— Nhiều, hai chục.

Và tôi đem chuyện này nói với chàng. Tôi lập lại câu hỏi đó.

Chàng đáp :

— Thương. Năm đồng thôi.

Tôi bảo :

— Ít quá vậy? Không sợ em buồn sao ?

Chàng nói :

— Tại anh không có hơn. Anh hiện chỉ có năm đồng trong túi. Chàng đưa tay lẩn túi. Tôi giữ tay chàng tại trong tay mình. Tôi

nói nhỏ :

— Không thể hơn được sao ?

Chàng lắc đầu :

— Không.

Giọng chàng lạnh và thản nhiên đến nỗi khiến tôi muốn khóc. Sự im lặng nghẹn đã dừng lại, khụng đứng nổi những ngón tay tôi đang ủ giữ bàn tay chàng.

Chàng nói tiếp :

— Nhưng...

— Sao ?

— Anh còn tất cả những ngày cô độc của đời anh, dành cho nhỏ. Em có thương anh, ở những ngày cuối cùng ấy ?

Tôi ấp bàn tay chàng lên mặt tôi. Những giọt lệ muôn trào ra. Những ngày cuối cùng ấy... Tại sao... anh cứ làm em buồn khi em bên anh... Nhưng anh tin không ? Em yêu anh, không những ở những ngày cuối cùng một đời người kia mà ở cả những ngày không có nữa. Anh hiểu gì, lòng em ? Hồi Dự.

Người con gái bước ra khỏi tòa nhà với dáng đi khập khẽh cùng lúc với những chiếc xe buýt cuối cùng ra khỏi bến đậu. Một chiếc chân té đã khiến nàng đi như một người [có] tật, và phải vì thế chàng mà nàng thay đổi tháp chưởng chao nghiêng, cùng với khuôn mặt nàng nhảy múa trong miếng kính hoa cửa vòm gần thấp dọc hai bên hông giáo đường. Buổi chiều, ai là kẻ đầu tiên đã gọi cái phần cuối của một ngày là buổi chiều ? Kẻ nào đó, chắc suốt một đời y không có mấy khi vui. Người con gái cố gắng bước.

Trong khi đó ở một đầu đường, một thanh niên phóng tới. Anh hối hả, và cuống quýt. Có phải anh là người đang muốn lập lại câu nói cũ :

«Anh chỉ năm đồng cho nhỏ. Nhưng anh còn trọn nửa phần đời còn lại, để yêu em. Hồi nhỏ, xa vắng».

DU TỬ LÊ

TUỔI NGỌC số 99

đặc biệt viết về hà nội



BÀI
THƠ
ĐÊM CUỐI

TIẾN
Q. MAI
RỜI
ĐÀ LẠT



lê
miên
tường

Mai em đi rồi phải không ?

Chén rượu đây là chén cuối cùng

Uống đi. Như nồng buồn xuống tận

Mai em đi rồi phải không ?

Mai em đi rồi trời hết nắng

Hết nắng nhưng lòng chịu uất với mura

Mura đi. Mura trong lòng. Chắc vậy

Mai em đi thời tiết trái mùa

Mai em đi rồi phố nhớ

Bởi vì còn ai nữa để lang thang

Mai em đi rồi phố lạnh lẽo

Bởi vì còn ai đâu người thân

Sao em chơi ác cốt hồn anh lại

Rời bỏ mình anh với bóng di vè

Nhưng muôn tìm theo níu dời em lại

Nhưng trời đất mênh mang đâu biết đường đi

Nhưng muôn dem dời ra giao ước

Nhưng dời anh đâu có đáng bao nhiêu

Đời anh chết từ bắt đầu thứ nhất

Từ khi anh biết được tình yêu

Từ khi anh không còn là anh nữa

Từ khi anh là một bóng ma

Sầu mộng đốt cõi lòng anh tan chảy

Rời gấp em như thử tình cờ

Tình cờ giống như em đến rồi đi

Chén rượu đây là chén phán ly

Uống đi em. Hồn anh trong rượu ấy

Ta giam hồn nhau cho khỏi lạc đường vè

Ta giam hồn nhau cho chặt chẽ

Rời ngồi làm thơ kể chuyện nhớ nhung

Nhớ đi em. Mai xa rồi. Như mộng

Mộng mị đêm nay tối gọi bên giường

LÊ MIÊN TƯỜNG

(dalat, mồng 05 tết)



NGUYỄN THẾ

xin việc ngân hàng

1— Muốn thi vào ngân hàng phải có điều kiện gì? Học chương trình lớp mấy? Người có Tú Tài I và người có Tú Tài II, quyền lợi khác nhau thế nào? bao giờ thi có khóa thi? nộp đơn ở đâu?

2— Nghe nói sang năm tất cả mọi phân khoa Đại Học đều thi tuyển cả. Nguồn tin đó có chắc chắn không?

TRẦN THỊ SÓC NÂU (Saigon)

1— Ngân hàng cũng như các cơ quan công, tư khác đều sử dụng nhiều hạng nhân viên, mỗi hạng phải có những điều kiện khác nhau.

Ngân hàng có chuyên viên, cán sự, thư ký...

Chuyên viên thường là những người có bằng cấp Đại Học ngành Thương Mại, Ngân Hàng.

Cán sự phải là những người có bằng Đại Học (thường là Cử nhân Luật khoa) phải qua một kỳ thi tuyển. Tuyển vào sẽ được huấn luyện về chuyên môn Ngân Hàng.

Thứ Kỷ Ngân Hàng thường tuyển trong số những người tốt nghiệp quốc gia Thương Mại hoặc có chứng chỉ chuyên nghiệp Ngân Hàng. Những người chỉ có Tú Tài rất khó trúng tuyển.

Đó là về các phần hành chuyên môn Ngân Hàng cũng còn có các bộ phận hành chánh để lo các việc quản trị nhân viên, lương bổng, tiếp liệu v.v... Có Tú Tài có thể xin vào làm loại thư ký hành chánh này.

Trên đây là trường hợp Ngân hàng Quốc gia.

Đối với các Ngân Hàng tư, thi tùy. Ngoại trừ các cấp chỉ huy cần phải có khả năng chuyên môn, còn các nhân viên thừa hành nhiều khi họ theo lối tuyển dụng của Hoa Kỳ, cần năng khiếu kinh nghiệm và khả năng thực sự hơn là cẩn cứ vào bằng cấp. Ứng viên phải qua một kỳ thi trắc nghiệm, nếu trúng tuyển họ sẽ huấn luyện chuyên môn sau. Họ không cẩn cứ vào bằng cấp để tuyển nhưng khi được tuyển rồi, ai có bằng cấp được tính thêm phụ cấp.

Ngân hàng không mở các khóa thi tuyển định kỳ. Khi có nhu cầu thi thông cáo mở kỳ thi tuyển. Chú rán theo dõi báo chí, đài phát thanh để biết.

2— Chưa có gì chắc chắn cả. Năm ngoái đã có tin này rồi sau không thấy gì cả. Thật ra, việc thi tuyển đối với một số phân khoa rất khó thực hiện. Mỗi năm mỗi nhiều người đậu Tú Tài. Thị dụ như Luật khoa mỗi năm có cả chục ngàn người ghi danh. Nếu mở kỳ thi tuyển, chấm bài cho cả chục ngàn người đâu phải chóng, nếu mất một, hai tháng thì niên học còn bao lâu? Rồi còn vấn đề những người thi rớt chính phủ tính cho họ nghỉ hè thêm một năm hay sao?

giấy Chiêu Đắng chủ Kho **Sách Xưa** Ông Tá Cả Vết Đường

1) Lịch sử của giấy viết tại Đông Phương và Tây Phương?

2) Ai đã chế tạo ra máy đánh chữ đầu tiên?

LÊ THÁI (Gia Định)

1) Nói về giấy thì Đông Phương đã đóng vai tiền phong trên thế giới. Người Trung Hoa đã làm ra giấy để viết từ đời thương cổ. Nguyên tắc làm giấy bằng bột gỗ đã được người Trung Hoa khám phá qua sự quan sát ong bò vẽ làm tổ. Ông này tước những sợi «cellulose» của cày cổ, nhai nát rồi nhả ra làm vách cho tổ của chúng. Vách tổ ong tựa như giấy bản vây. Người Trung Hoa lập lại công việc như trên, dùng tre và một vài loại cày khác nghiên nát trong nước rồi lấy bột trải lên khuôn phơi khô thành giấy.

Tại Tây Phương, đời thương cổ người Ai Cập chế thành một loại cày đồng «Papyrus» thành những sợi lạt phơi khô rồi đem dán lại với nhau thành những tấm nhiều khi dài tới 15, 20 thước để viết. Sau người ta viết trên các tấm làm bằng sáp. Đến thời Trung cổ, ở Âu châu người ta viết trên các tấm da bê hay da trâu cao lông và phoi khô. Giấy bản của Trung Hoa xuất hiện tại Pháp hồi thế kỷ XIII. Người Âu bắt chước làm giấy theo kiểu Trung Hoa. Tới năm 1798 thì Nicolas Robert sáng chế ra máy sản xuất giấy. Kỹ nghệ giấy nhờ đó cải tiến dần và sản xuất qui mô như ta thấy hiện nay.

Ông Henry Mill, một kỹ sư người Anh, là người xin cấp bằng sáng chế máy chữ đầu tiên vào năm 1714, nhưng hiện nay không còn dấu vết gì về

là máy chữ do ông William Austin Burt, người Hoa Kỳ, chế tạo, nhưng máy này cồng kềnh, phức tạp không được thông dụng.

Máy chữ thông dụng đầu tiên do ông Christopher Sholes chế tạo vào năm 1868. Máy này đơn giản và có nhiều đặc tính được giữ cho tới ngày nay. Năm 1873 hãng Remington mua bằng sáng chế của ông Sholes để sản xuất. Tới nay máy chữ Remington vẫn là loại tốt và bán chạy nhất trên thế giới.

thụy sĩ

1) Thủ đô của nước Thụy Sĩ có phải là Genève không?

2) Người ta nói Thụy Sĩ không có tiếng nói riêng, có đúng không? Nếu đúng thì người Thụy Sĩ nói tiếng gì?

LÊ DUNG (Nha Trang)

1) Không phải chỉ có em, mà có nhiều người vẫn làm Genève là thủ đô của Thụy Sĩ vì ở tỉnh này có đặt nhiều cơ quan quốc tế (Hội Quốc Liên trước đặt ở đây) và cũng là nơi tổ chức nhiều Hội Nghị Quốc Tế. Thật ra thủ đô của Thụy Sĩ là Berne.

2) Đúng. Hiện ở Thụy Sĩ có bốn thứ tiếng được coi là ngôn ngữ chính thức: tiếng Đức, Pháp, Ý và Phaeato-Romansche (tiếng La Tinh biến cải). Khoảng 6500 dân chúng nói tiếng Đức, 1800 nói tiếng Pháp, còn lại nói tiếng Ý và các tiếng khác.



NGUYỄN TUẤN ANH

NGUYỄN VĂN LUẬN (An Giang)

1— Hay mất ngủ lại hâm hấp nóng về đêm và mệt nhọc. là những triệu chứng rất xấu báo hiệu bệnh lao phổi. Cháu phải đi chụp hình phổi và thử tốc độ lắng máu ngay.

2— Cao tới 1m78 mà chỉ nặng 54kg thì không được cân đối cho lắm. Rán tầm bỗng thịt, cá, sữa và luyện tập thân thể để đạt tới số cân 60kg. Nên uống thêm Biotone hay Lyson B12.

3— Calcigénol Vitaminé là thuốc vôi giúp cho xương (kẽ cẳng răng) tăng trưởng nhưng không ngừa được bệnh sùi răng cháu ạ. Muốn tránh sùi răng nên ăn ít đồ ngọt, giữ vệ sinh răng miệng bằng thuốc Pâte Gingivale mua ở tiệm thuốc Tây và nhớ đừng chọc que tăm vào các kẽ răng. Khi mới sùi phải tới nhờ Nha sĩ trám ngay.

MỘT ĐỘC GIẢ Ở TAM KỲ

Đang tuổi thanh niên mà răng cửa đã lung lay hết thì thật buồn. Chú chắc là cháu không chịu giữ vệ sinh răng miệng cho đúng phép nên các

chân răng bị thối khiến gây ra hậu quả tai hại này. Hãy đến thăm ngay một Nha sĩ để cứu vãn tình thế nếu không bạn bè sẽ thận tặng hồn danh «sút» không mấy đẹp.

NGUYỄN LAN CHIỀU (Tây Ninh)

Nhọt mọc đã có mủ ít khi chỉ uống thuốc không mà khỏi. Khi mụn chín tự nó sẽ bể hoặc phải rách để nặn hết mủ ra. Phải uống trụ sinh như TT Mycine hay Auréomycine. Nên rửa mặt bằng PH 22.

PHẠM ÁI NGHĨA (Saigon)

Có lẽ cháu đã mắc 1 trong 4 chứng bệnh phong tinh đó là bệnh lậu mủ. Chú chắc đến giờ này cháu đã nhờ các bác sĩ khác điều trị và khỏi rồi. Tuy nhiên cháu cũng mách cháu vài thứ thuốc rất công hiệu như Albamycin G.U., Kaviase Au Bleu De Méthylène. Phải đi thử nước tiểu để tìm vi trùng Gonocoque. Nhớ kiêng la đe trong 6 tháng. Đừng ăn nấm, chanh, ớt.v.v

HÀ NGỌC THỦY VY

Trước hết cháu phải đi thử máu (B.W) để tim xem bệnh rụng tóc của cháu có phải do bệnh giang mai di truyền gây nên không. Ban ngày xức tóc bằng một dung dịch kích thích có công thức như sau :

Formol	0, 05
Sublimé	0, 25
Acide Acétique	0, 50
Teinture de Cantharides	1
Teinture de Jaborandi	4
Alcool à 20°	250

Buỗi tối xức bằng dung dịch :

Iode Métalloïdique	1
Alcool à 60°	100

Nên chích thêm Bépanthène và chiếu tia tử ngoại (Ultra-Violets). Rất mong cháu không bị hói.

NGUYỄN MINH (Qui Nhơn)

1- Thanh niên thỉnh thoảng nằm mơ rồi thấy khoái cảm thì đó chỉ là bằng chứng của sinh lực dồi dào và chẳng có gì đáng ngại. Có thể uống an thần Miltown.

2- Nên thoa hàng bàng thuốc mỡ Mycodécy hay Jadit uống thêm Griseofuline, Allergina và chích Psorial sẽ thấy đỡ ngứa.

NHÀM CHÍ HÙNG (Châu Đốc)

Chứng táo bón có rất nhiều nguyên nhân nhưng thông thường là do sự tiêu hóa tồi, ruột không có những nhu động đủ mạnh để tống các chất bã ra hàng ngày. Nên ăn ít thịt nhiều rau, tráng miệng bằng đu đủ. Sau bữa ăn nên đi bách bộ. Sáng sớm cố gắng đi cầu vào một giờ nhất định cho thành thói quen. Uống thêm thuốc gan như Euchol và mỗi tối trước khi ngủ ngâm một viên kẹo Fructines Vichy.

NGUYỄN THỦY ÁI KHANH (Hóc Môn)

1) Lo nghĩ, buồn phiền làm cho ta mất ngủ dù cháu đang ở tuổi ăn, ngủ. Rán vui lên, quên mọi nghịch cảnh, đó là liều thuốc an thần tốt nhất. Có thể dùng thêm mỗi tối một viên Gardenal 20 cg.

2) Tim hay hồi hộp và gầy mệt nhọc khi leo cầu thang thì không thể coi thường được. Tạm chích Hept-A-Myl, uống Coramine và thuốc bồ Strongénol cho khỏe.

NGUYỄN KIM CÚC (Tàn Uyên)

Hai móng chân cái của cháu bị hói và dùn thịt lên có lẽ phải nhờ Bác sĩ giải phẫu mài xong. Phải dùng thuốc trụ sinh Auréomycine hay TT Mycine và bôi thuốc mỡ Cortoderm.

HỒ THÁI THẠCH

Chụp hình phổi, thử đờm để tìm vi trùng Koch và đo tốc độ lắng máu (V.S)... là những thử nghiệm chính để biết mình có bị lao không. Tam chích Calcium Corbière, và uống Cardiazol — Ephédrine cho dễ thở. Phải nhờ BS coi 3 kết quả kể trên.

SKY (Qui Nhơn)

Sau một tai nạn lưu thông bị va chạm mạnh ở đầu mà không bị nứt sọ, là may lầm cháu ạ. Nếu nứt sọ, 95olo nạn nhân sẽ bị mê man rồi chết. Vừa bị sọ hãi quá độ, vừa do va chạm mạnh nếu cháu có thấy hay nhức đầu cũng chỉ là lẽ tất nhiên. Nên uống thuốc an thần như Passiflorine hay Tranquamil và thuốc trấn thống như Pyréthane hay Dolviran. Ít lâu sau sẽ hết, đừng hốt hoảng.

PHẠM THẾ HUYNH (Bạc Liêu)

1— Ở phái nam nếu thấy lông mặt mọc quá nhanh hay nhất là cạo mặt hàng ngày. Xin mách thêm một loại thuốc mỡ bôi rụng lông (Crème Dépilatoire) bán ở các tiệm mỹ phẩm.

2— Bệnh lang ben (Vitiligo) ông được chữa trị bằng cách thoa Essence de Bergamote 25/o hòa trong cồn 90° hay nước hoa Au de Cologne rồi phơi nắng các miền da bị loang. Có thể thay bằng dung dịch Éosine 2olo. Nên uống thêm Ammiodine và chạy tia tử ngoại (U.V). Sinh tố H (Paramin) đem lại kết quả tốt đẹp.

3— Mắt hay cộm có lẽ ông bị đau mắt hột rồi đấy. Không nên coi thường, tới nhờ một BS chuyên nhãn khoa là thượng sách.

xuân

xưa nắng ngủ mây trời ra rất khẽ
em bước qua tiếng chặng của tâm hồn
chim có về với cành quen bóng lẻ
cũng dành thời từ đó dã không còn...

dở dang

khi về gót nhỏ truân chuyên
còn trăm mắt gửi buồn lên tóc người
qua sông tiếng hát đưa mồi
ơi em để tôi tăm dời dở dang

quá khứ

nắng gọi, em về khua bóng mồi
lá vướng cho buồn chân, lối hoang
còn ta một nhánh sông cõm cõi
ngày xưa yêu mưa xuống vỗ vàng

trăng

hai bàn tay dỗ dành đá ngủ
áo nhỏ trưa về che bóng ta
thung lũng yên vui rong chơi ngày cũ
trăng vẫn từng đêm thốn thức bên nhà

KIM THƯỢNG

ngày xa chim vàng

xa nhau trao nhớ khăn này
chiều xưa buồn dáng mây bay lung trời
bụi cỏ vướng tóc chia phôi
lòng nghe chừng đực bước người quan san
đưa tay ngắt nụ hoa vàng
tiền em dài khách mưa ngàn bóng sương
nhớ nhau lòng luống đoạn trường
lạc từ thuở nọ mùi hương hôm này.

TRẦN VĂN NGHĨA

dạ khúc

là gió là mây ru tóc em
dêm qua anh thấy sợi tơ mềm
trời theo giọng suối trên triền dốc
hát khúc ta từ trong hương dêm

hương quỳnh tiên

cỏ mây xanh ngát một trời hương
anh đến và đi trên lối sương
em về theo dấu rong rêu cũ...
ướp nụ quỳnh tiên thơm ngát hương

khúc tự tình

là mắt là môi trong dáng xinh
anh hát lên dây khúc tự tình
còn trong hơi gió mùa đông lạnh
em đến sâu rồi trong tiếng kinh

LYNH THANH THẢO

vòng tròn

những sáng những chiều đều như nhau
như bánh xe lăn một nhịp sầu
hết một vòng tròn ôi mê mải
dời úa tàn theo những lá sầu
vẫn chẳng thấy gì trên đường đi
héo khô năm tháng tuổi xuân thi
hết cả một đời tôi mong đợi
một cánh chim ngày xưa thiên di
biết có còn thương hay nhớ nhung
ở một trời xa rất lạnh lùng
có áo người xanh dời hy vọng
giữ kín trong tay một mùa xuân
ở đây ngày tháng dài vô chừng
lăn tròn nỗi nhớ bỗ sau lưng
đường đi đã úa vàng hơi lùa
một mặt trời treo rất ngập ngừng

tự nhiên

buồn mê đọng kín đôi mi
trong tôi ray rứt tuổi thi như quên
nỗi nào nghĩ chẳng biết tên
tự nhiên sao cũng mông mên nỗi sầu
nghe ngào nỗi lạ từ lâu
nghĩ ra mình đã đổi đầu cuộc riêng

NGỌC THÙY KHANH



giảng đường rực rỡ hoa vàng
ngồi xuồng di em
tóc phủ vai mềm
bên thềm hoa nắng
dáng xuân bay trắng vườn hồng
bài hát xuân hồng
trái khắp mènh mông
cho hồn ấm lại
kéo tình thơ dại qua mai
năm ngón hồng trần
hứng lấy thanh xuân
ôi bờ môi đỏ
nghe tràn hơi thở tương lai
ánh nắng đã cao
ôi, buổi ban đầu
anh về nhớ mãi
một thời tình ái đã qua

NGUYỄN HUY VIỆN

sáng ngập đồi bờ

ngủ kỹ trong sương Tháp Nhạn mờ
sông Đà dát bạc chảy theo mờ
trắng phau cồn cát say đêm vắng
đắm chiếc thuyền den chờ chất thơ

sáng ngập đồi bờ trăng mènh mông
về xa mây một giải phiêu bồng
làng ai mờ nhạt, xanh xanh ấy
có mờ lồng ra đón ánh trong

mây nhịp trầm tư, mây nhịp cầu
den buồn soi bóng suốt canh thâu
chờ ai năm tháng hoài đưa dồn
Có uống trăng tan mây dặm sầu

hãy sáng lòng ta trăng hối trăng
nghe sao nhẹ nhẹ chút lắng lắng
ô hay, trăng chiếm hồn ta mất
tháp thoảng triều lén, ngập đất băng

NGUYỄN BÌNH NGUYỄN

nguyên ái • mây hạ

Nguyên à, chiều nay nằm nhà ngắm đất trời Ái nhớ Nguyên ghê là nhớ. Nhớ chả biết có đầy tràn như ly nước không Nguyên nhỉ? Ái biết Nguyên hay hỏi như thế lầm cơ. Ủ, thì tình đầy hơn ly nước. Nguyên bỗng lòng chưa hở? Ái nhớ thứ bấy tuần trước, Nguyên chở Ái đến Tơ Hồng làm thiệp mời đám hỏi. Vui ghê hở Ái? Ủ, vui hơn ngày tháng nữa cơ, Nguyên nhỉ? Mẹ bảo Ái lớn hơn cô bé đi chùa Hương ngày xưa rồi đó Nguyên. Nhớ gọi Ái là cô nhơn đó nghe. Nguyên mà giờ trò quên là lần sau Ái không thèm đi ăn kem mí Nguyên đâu à nghe. Nguyên biết không, mẹ bảo với chị Giang là con bé Thúy Ái sau này thế nào cũng bị Khoa Nguyên bắt nạt. Ái chả tin thế đâu Nguyên nhỉ? Nguyên vẫn hiền lầm cơ mà, nhưng hiền với một mình Ái thôi nha Nguyên. Ái nhớ một lần Nguyên và Ái vào La Pagode uống cà phê, trông Nguyên với Ái như hai tên con nit ấy Nguyên nhỉ? Nguyên kể một chuyện xao ơi là xao làm Ái thích ghê cơ. Nguyên bảo xưa Nguyên có xem một chuyện dẽ thương lắm, kể cho Ái nghe. Này nhé, chàng mí nàng dẫn nhau vào quán kem, nàng thì ưa chanh chua như Thúy Ái vậy đấy (đoạn này Nguyên bị Ái cầu đau ơi là đau đó, nhớ không?) vì thế họ cùng uống nước chanh. Gần hết ly nước, chàng vừa cảm khái ngâm nga: « Uống ly chanh đường. Uống môi em ngọt » thì chàng cũng vừa cắn một hột chanh đắng ơi là đắng. Eo ơi, vui ghê Nguyên nhỉ? Ái biết chuyện này Nguyên nghĩ ra chứ chả bao giờ có đâu Nguyên à, nhưng mai mốt Ái deo nhẫn của Nguyên thì Nguyên đừng có hay nói xạo như bây giờ nữa nha.

Chiều thứ bảy bây giờ buồn ghê đi Nguyên. Hồi nãy mẹ với chị Giang ra phố có bảo Thúy Ái đi theo nhưng Ái thích ở nhà [một] mình lôi thư Nguyên ra đọc và nhớ đến Nguyên thôi à. Nguyên có cảm động chớp mắt lia lịa giống con gái và « Thank you very much » không hở? Hắn đi là có chứ nhỉ? Nguyên biết nhỏ Sơn Ca không nhỉ, hắn bảo là Khoa Nguyên với Thúy Ái sắp deo nhẫn của nhau rồi mà cứ hay khách sáo ghê đi. Nguyên biết Ái cãi lại mí hắn là phép lịch sự quốc tế chứ bộ. Thúy Ái hiền thì hiền chứ cũng dữ ghê đó Nguyên nhỉ? Giống Khoa Nguyên vậy đó. Học giỏi hoài rồi cũng có lúc thi rớt đi làm linh tầu bay ấy nhỉ? Nguyên à, mấy hôm nọ Sài-gòn có dịch cúm đó, biết không? Thúy Ái cũng bị hắt hơi, sổ mũi lia lịa à, mấy tên bạn cứ trêu Ái là: cảm Khoa Nguyên đó hở? — Ái mới quát lại là, bộ không biết người ta cảm từ lâu rồi đó chứ. Ghét Nguyên ghê, mấy hôm ở nhà làm gì chẳng chịu đón Ái về học gì hết trọn, làm một mình Ái đi về đường TQC buồn ghê là buồn. Mỗi lần Thúy Ái định giận Nguyên lại nghĩ đến lúc Nguyên hát... có cảnh hoa đẹp anh hái cho em. Em không thèm nhận anh chết cho xem,.. thi lại hết giận ngay à. Ôi Nguyên, Nguyên bao la rực rỡ ghê đi. Đẹp hơn hoa giấy trắng tím nở rộn ràng chiều nay nữa cơ. Nguyên có biết bài hát chi đó, người ta bảo « Tình anh như tuyết giáng đầu núi, tình em như sóng vỗ ngoài khơi » không nhỉ? Ái chỉ mong mãi mãi Nguyên Khoa Nguyên — Hoàng Thúy Ái tình đầy như ly nước và rực rỡ hơn nắng chiều nay thôi à. Nguyên cũng mong thế chứ nhỉ?

hạ chiều

VĂN CÒN TRONG NIỀM TIN



VIỄN DU THƯƠNG YÊU, EM MUỐN HÁT THẬT NỒNG NÀN ĐỂ RU tròn giấc ngủ đêm nay, nhưng vẫn không nhắm mắt được. Bây giờ hình như đã hơn một giờ khuya, đêm yên lặng vô cùng, em chỉ còn nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và tiếng cày lá xào xạt ngoài vườn. Buồn ghê! Buổi chiều qua đi với niềm vui bé nhỏ em bỗng thấy cho vơ vô cùng khi nhìn lại đôi tay trống tro kỷ niệm. À này, ngày vui sao qua mau thế, Viễn Du nhỉ? Em vừa nhận biết đó mà hôm nay, có lẽ, đã biến tan đến nơi nào rồi (!) Mẹ thường nói cái gì rực rỡ lắm thì cũng chóng lui tàn. Em muốn tin (để còn có một niềm tin, Viễn Du à!), thế nên em cố tạo cho mình một nguồn vui, chỉ để tròn nụ cười không làm hiu hắt tháng năm. Viễn Du có mong như thế?

Tháng ngày hạnh phúc còn in mờ dấu chân trong trí tưởng. Mở hò hoa gấm. Em muốn giữ kín trong tay chàng dung nguồn vui rang rõ đó, không lề đôi tay yếu của em suốt đời không giữ kín được một việc gì, dù là một viễn tượng vời xa trong trí nhớ. Viễn Du có biết không những lúc ngồi một mình nghe cô đơn dâng lên rào rạt, em đã khóc thật nhiều tưởng chừng như không bao giờ dứt. Em chẳng ngoan tí nào cả, Viễn Du nhỉ? Anh vẫn thường bảo chờ nên khóc, đừng nên buồn hãy cố tạo cho mình một niềm tin để sống. Em đã quên mất lời hứa hôm nào với anh rồi, Viễn Du à! chuyến đi này mang anh đi thật xa, đến những vùng địa danh mà tiếng tăm em chưa từng nghe đến. Chao ôi! Sao anh cứ thích lèn đèn mãi thế nhỉ? Nhiều lúc em giận anh ghê đi, nhưng rồi những cánh thư uốn đầy hương yêu xoa tan giận hờn vô cớ chỉ còn là nhớ thương mà thôi, Viễn Du à!

Bây giờ là đêm. Trước mắt em là hư không tịch mịch. Buồn ghê đi, anh ơi! Nhớ buổi tối hôm trước bỗng nhiên nhớ anh và khóc thật ngon lành. Em ôm gối giả vờ ngủ thật say tránh ánh mắt dò hỏi của Mẹ. Nhưng cũng không qua khỏi được Mẹ. Em bối rối vô cùng. Hai dòng nước mắt là bằng chứng rõ rệt và em lăn vào người me khóc

đôi mắt của anh vũ



như một đứa bé. Thật chẳng bao giờ em nhìn thấy mình lạ lùng đến thế. Viễn Du chớ cười em nhé ! Mẹ bảo sao con bé cứ hay khóc hoài, nhớ ai nói cho cho mẹ nghe với ? Em dụi mắt vào ngực mẹ. Nhớ quá Me à... Me trọn mắt. Ai làm cho con Me khóc hổ, nói đi rồi Me chẳng cho «người ta» tới lui gì nữa cả... Chết. Tôi nghiệp ảnh mà Me. Em hoảng hốt thật tình vì ngỡ Me nói thật. À à... Me biết rồi. Cái thằng Viễn Du đó phải không ? Nó thì suốt đời chẳng đứng yên được một chõ. Đề lúc nào nó về, Me bắt nó phải hứa không để bé con của Me khóc nữa nhé ! Me nói thế chứ em cứ sợ ngày anh về. Những lúc gặp anh sau chuyến đi em nhìn anh hoài vì thấy anh đổi thay đôi chút. Đen hơn một chút. Ốm hơn một chút và «bất cảm» hơn một chút. Và cũng chính những yếu tố đó em cảm thấy yêu anh hơn một chút. Nhớ đấy nhé, chỉ hơn một chút thôi.

Viễn Du ơi, ngày mai này em lại phải đi học. Lúc này em nhát ghê cơ. Toán chưa làm. Bài chưa soạn. Thế mà khi đem quyền vở ra trước mắt, em chỉ ngồi nhìn. Mấy nhát bạn vẫn giấu em nên hát bản «Bao giờ biết tương tư». Chúng nó tếu sùa chữ «bao giờ» thành «bay giờ» và luôn luôn nhìn em cười mỉm. Có bữa tức quá em giận chúng luôn suốt cả buổi học. Em muốn tránh đám đông và sự ồn ào, chỉ được bình yên ở một góc nào đó và nghỉ đến anh. Tối qua nghe nhạc, nằm trong phòng một mình và vặn nút thật nhỏ. Tếng hát Lê Thu trong Dạ Khúc buồn thật buồn làm em muốn khóc. Bản nhạc mà em thích nhất đó Viễn Du à ! Em đã chép ra giấy cả chục lần câu cho là hay nhất «Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu. Cho tình cứ úa phai mau. Cho người cứ mãi phụ nhau». Em chẳng muốn tình minh úa phai, nhưng lại yêu câu hát trữ tình duyên dáng. Đề sau này, Viễn Du à, em chỉ trong mắt màu xanh thương nhớ của một tình yêu đã nhạt phai. Rồi một ngày đời sẽ úa tan rồi. Người về cuối chân trời. Nhớ nuô i cho hương một chiều xanh cõi đời, còn như tiếng cười. Cuộc tình vĩnh viễn xa vời. Chỉ còn thương nhớ mà thôi ! Chao ôi ! Lời ca buồn quá, Viễn Du nhỉ ? Cuối cùng rồi chỉ còn thương nhớ mà thôi ! Ngôn từ Việt Nam diễn tả đầy đủ những nét phực tạp của một cuộc tình. Và em biết yêu nhạc Phạm Duy từ đó, anh à ! Cuộc tình chúng ta rồi sẽ ra sao, Viễn Du nhỉ ? Hãy hy vọng và cứ vươn lên, em vẫn nhớ câu nói của anh. Nhưng sau em vẫn thèm khóc và thấy mình quá yếu đuối anh à !

Viễn Du, loài chim trời không bao giờ ngừng bay của em, đêm nay em xin nguyện cầu Thượng Đế ban ân huệ cho anh, cho em, cho tình yêu chúng mình. Hãy cho em nguồn vui và niềm tin, Viễn Du nhé ! Bởi em xem anh là tất cả. Cuộc sống của em nằm trong tim anh, thay đổi tùy thuộc vào anh. Đừng bao giờ nhìn em trách móc. Đừng bao giờ xóa tan hạnh phúc chúng ta. Em muốn tin — và tin vô cùng — vào Thượng Đế. Vào anh, vào những cơn mơ không vời xa, chải chuốt. Nhé anh, hãy trở về với em trong niềm thương yêu vô bờ bến nay...

HẠ CHIỀU

Tôi sinh ra, bất hạnh như một vì sao xấu. Đời sống đến với tôi như một bắt buộc giam cầm. Không có mặt trời nào leó sáng trong tôi, dù chỉ một phút, một giây hay một sao ngắn ngủi. Tôi cô đơn, yếu đuối như một loài thú thương giữa rừng già. Nhưng Thượng đế đã ban cho tôi ít nhất cũng một lần một chút hạnh phúc, mà đối với tôi hạnh phúc đó bao la, bát ngát như núi, như sông, như trời cao vời vợi.

Lần đó anh đến như cơn gió lạ thổi vào đời tôi, làm ấm áp trái tim tưởng đã ngừng luân chuyển. Trời mùa đông buốt giá. Tôi đã run rẩy, không phải vì những cơn mưa thấp thoáng bên ngoài, mà là vì tia mắt của anh chừng như đam mê lầm. Tôi ngồi lặng yên trên chiếc xe lăn, hai mắt mở to. Tôi muốn khóc vô cùng, khóc trên cánh tay xe bất động. Anh đã hỏi tôi thật nhiều, nói với tôi thật nhiều, nhưng tôi chẳng còn giữ lại một chút gì trong trí nhớ ngoài đôi mắt anh thật buồn, thu hút cả tâm hồn tôi. Tôi muốn anh ở hoài bên tôi, dạo cho tôi nghe những nốt nhạc thánh thót, kể cho tôi nghe những mẩu chuyện vui bên ngoài tòa nhà rộng thênh thang này. Tôi đã bao lần khóc ngất trong chăn, đã bao lần căm mồi trên ghế. Và bây giờ anh mang đến cho tôi nụ cười. Ánh sáng đã chói lòa một góc nhỏ trong khoảng đời cõi quanh của tôi. Tôi trông chờ từng phút từng giây anh đến, ao ước nghe từng giọng nói, tiếng cười của anh. Tôi đã bắt đầu biết soi gương, đánh phấn. Tôi cũng đã bắt đầu biết mơ ước một cuộc sống bình thường.

Tôi cầm đóa hoa cúc vàng trên tay, cười thật nhẹ :

— Lê sẽ cầm đóa hoa này trong phòng Lê, để những hôm nào anh không tôi...

Vũ ngắt lời :

- Anh sẽ mang cho Lê nhiều hơn thế nữa.
- Lê chỉ thích hoa hồng thôi.
- Mùa này loại hoa đó khó tìm lắm Lê à !

Tôi cười buồn, nghe đau nhói một bên tim :

— Mùa đông năm nay lạnh quá, hoa hồng chết cỏng hết rồi.

Vũ bước tới gần :

— Thế mà hôm nay vẫn có mặt trời Lê à ! Lê muốn ra ngoài không ?

Nắng ấm lắm !

Tôi cui đầu nhìn xuống hai chân mình :

— Không anh à ! Mấy bữa nay Lê không khoẻ lắm. Thấy Lê ra ngoài thế nào mấy sơ cũng la cho xem. Thời anh cứ ngồi đây với Lê, Lê thích nghe chuyện anh kể lắm !

— Mà chuyện gì cơ chứ ?

— Về bạn bè, trường học, gia đình của anh chẳng hạn.

Giọng Vũ thấp xuống.

— Thị anh đã kể hết cho Lê nghe rồi. Anh thích ngồi đây hoài, kể thao thao bất tuyệt cho Lê nghe hết chuyện những gì đã xảy ra từ lúc anh bước vào đời cho tới bây giờ, nhưng...

Tôi thảng thốt:

— Nhưng sao, anh ?

— Chẳng có gì cả Lê à ! Anh chỉ nghĩ bậy thế thôi.

Tôi thở phào :

— Anh làm Lê hồi hộp quá, cứ tưởng như mất anh liền bây giờ. Đừng làm Lê sợ nữa anh nhé ! sáng này bác sĩ tới, bảo tim Lê vẫn còn yếu lắm. Hôm qua Lê làm vỡ tách trà, thế mà tim muốn nhảy khỏi lòng ngực. Số Anne quỳnh cả lên, kêu Chúa ơi luôn miệng. Bây giờ nghĩ lại Lê vẫn còn buồn cười anh à !

Vũ cười nhẹ, vài sợi tóc rối rơi xuống, lất phất trước nàng trán anh. Anh nâng cây đàn lên. Những ngón tay nắm nốt từng sợi dây mỏng... Và con mè vội vã xô tới. Vũ kéo tôi sát vào ngực anh. Tôi nghe thoảng mùi thuốc cao rau của anh vuông vuông trước mũi. Tôi tưởng chừng như có thể ngất đi được. Nhưng không, Vũ nhẹ nhàng cuộn xuống. Tôi nhắm mắt lại, những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra. Tôi đã dâng anh giọt nước mắt êm thắm nhất tuổi người. Tôi đã cho anh nụ hôn của đời mình. Tôi đã cho anh và sẽ cho anh hết. Và tôi cảm thấy như hụt tay, với chân trong những gợn sóng bể điện cuồng. Tôi rũ xuống... hoảng hốt nhìn thấy hai chân mình co quắp trong đôi ống quần quá khổ. Giọng vũ thật ấm, anh vừa đàn, vừa ca, hai mắt nhìn ra khung cửa sổ. Nắng thấp xuống. Trời u ám hơn. Tôi bỗng áo ướt một trận mưa cũng thật lớn đổ xuống, suốt ngày, suốt tối, cho Vũ đội mưa tìm tới, cho Vũ công tay, công chân đàn hát cho tôi nghe. Và cho Vũ run rẩy kể chuyện đời anh như con chim lạ buổi sáng vô tình đậu ngoài cửa sổ.

«Ngày bước đi, đời vẫy tay.

Tình ngổ êm đềm, buồn khóc qua thềm.

Ngày cắn môi, tình cũng thôi.

Ngõ vắng âm thầm, lạnh khói hương trầm...»

— Lê nghe bài này bao giờ chưa ?

— Lần đầu tiên nghe anh hát.

-- Của bạn anh sáng tác. Người yêu nó bỏ đi, nên mới có bài ca này cho Lê nghe đó.

Tôi cắn môi :

— Thế bao giờ anh mới sáng tác một bài ca tương tự như thế ?

Vũ nhìn tôi một giây rồi cúi xuống với những nốt nhạc :

— Lê muốn như thế lắm à ? Anh nghĩ, muốn sáng tác một bài ca như vậy không phải là chuyện dễ đâu. Anh muốn lầm chứ, nhưng chưa có dịp đấy thôi. Bao giờ có người đầu tiên được nghe là Lê.

— Lê chờ đây.

... Và Vũ không đợi mưa tới thăm tôi, mà đợi mưa trở về nhà.

Trời mưa lớn như tôi mong ước, nhưng con mưa trong lòng tôi còn to lớn gấp nghìn lần. Anh Vũ ơi, em thèm bơi trong đôi mắt anh, thèm co người bé bỏng trong vòng tay anh, thèm tấm lưng gầy của anh, thèm cả những sợi râu lười cạo của anh ở dưới cằm. Và em thèm ngủ một giấc dài nhất đời mình, để sau đó anh tìm đến, thả tung nhánh hồng đỏ xuống mồ em xanh cổ. Nhớ và nhớ anh Vũ nhé. Một mai em chết, nhớ đến thăm em mỗi khi mưa xuống. Tiết Thanh Minh nhớ làm cỗ mồ em và thắp một nén hương thơm ngát. Nhớ ca cho em nghe bài hát anh sáng tác sau đó. Bài hát có là vì cái chết của em đó anh Vũ ! Đừng anh nhé, đừng bỏ em lạnh lẽo ngoài nghĩa trang một mình. Đừng để cỏ xanh mọc tới đầu người và che lấp cả khoảng trời xanh ngát muôn trùng. Em muốn ngủ một giấc ngủ như thế. Trong giấc ngủ, em mặc áo lụa trắng, mang hài cướm, hai tay chắp trên bụng và môi nở nhẹ một nụ cười...

Trong bữa đi dạo ngoài vườn với nhỏ Thanh, tôi cảm thấy đời đẹp hơn một chút. Những đợt nắng mong manh nhấp nháy trên mấy cánh hoa như mỉm cười. Phía bên kia hàng thông cao vút, tôi thấy lờ mờ dãy núi ngầu đặc khói mây. Trên mái ngói có tiếng chim én kêu rộn rã như nhắc nhở, như thảng thốt yêu cầu hãy vui lên mà sống.

Nhỏ Thanh chợt dừng tại. Nó ngồi xuống một phiến đá nâu, chống cằm nhìn tôi.

— Tao mệt rồi, ngồi nghỉ chút đã !

Tôi ừ nhở trong cổ họng. Nhỏ Thanh búi một cọng cỏ vò nát trong tay. Tôi nhìn khuôn mặt đầy sẹo của nó và cảm thấy sợ hãi. Ngày nó mới được đưa tới, cả viện ai cũng sợ, trừ mấy sơ. May em nhỏ thấy nó là con chán chạy mất. Tôi cũng không hiểu tại sao nhỏ Thanh lại thích chơi với tôi đến thế. Hầu như tôi nào nó cũng mò sang phòng tôi, mặc dù chẳng có chuyện gì để nói. Đã có lần tôi hỏi nó, nó bảo tại vì tôi đẹp ! Tôi chỉ biết cười đê che dấu tâm hồn tôi hiu hắt.

Lê ơi, mày thích hoa cúc không, tao hái cho mày. Mày mà cài lên tóc chắc đẹp nhức đầu !

Tôi cười :

— Đẹp đến làm người khác nhúc đầu, tao chẳng muốn tí nào !

— Thật mà, nghe tao đi !

Nói xong, nó ngắt ngay một nhánh hoa trong vườn và nhẹ nhàng dắt lèn tóc tôi. Tôi chớp mắt cảm động.

— Anh Vũ lúc này mà tôi, chắc anh ấy xỉu mất.

Tôi đưa tay lên ngực. Tim tôi đập nhanh khi nghe nhắc đến tên Vũ.

— Con này chỉ nói nhảm thôi.

Nhỏ Thanh bỗng nói:

— Mày cứ làm như tao đui, tao điếc không bằng.

Tôi cố tự nhiên :

— Vậy chứ mày biết gì ?

Trong nhà có tiếng sô Anne gọi vào ăn cơm. Nhỏ Thanh nháy mắt nhìn tôi cười và đưa tôi trở vào nhà.

Sau bữa ăn tôi lăn xe về phòng một mình. Khóa trái cửa lại, tôi tủi thân muốn khóc. Ngày hôm qua, ngày hôm kia anh Vũ vẫn không tới thăm tôi. Anh để mấy bản nhạc nằm buồn bã trên bàn. Anh để cây đàn treo hú hát trên tường. Và anh để cả đôi mắt tôi u hoài thương nhớ. Với một quyển sách trong hộp tủ, tôi mở ra xem thử o.

« Em đâu biết những lần như thế

Lúc anh về em uất mắt băng khuông.

Từng lá úa rơi theo chiều nắng xế

Sợi tóc buồn em đan kín tâm hồn ... »

Tôi đặt quyển sách lên đùi, nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Ít nhất cũng có người hiểu tâm trạng tôi lúc này. Trong lòng tôi những sợi chỉ đã rỗi bù, chỉ có mình anh Vũ gõ nỗi. Và cũng chỉ có mỗi anh ấy thắt lại những gút u buồn. Những cái gút mà đã khiến tôi hiu hắt đợi chờ, mòn mắt mỏi tròng. Anh Vũ, anh đã làm em khổ anh biết không ? Anh mang đến cho em thiên đường, nhưng quên không chỉ lỗi tôi. Anh thắp sáng trong niềm tin, nhưng không cho em chút lừa để sưởi ấm tâm hồn. Anh giam em vào đồi mây xa vời của anh và khiến em lạc lối. Chỉ cho em anh Vũ nhé, lỗi nào dẫn tôi trái tim anh, ngõ nào dắt đến tâm hồn anh. Dù em có phải mờ mẫn, phải khập khẽn chân đi, em vẫn cố gắng. Anh đừng giết chết niềm tin nơi em. Em chết mất, nếu có một ngày nào đó em quên đường, quên lỗi.

Cả mấy tuần nay anh Vũ không tới thăm tôi. Tôi tưởng anh ấy có chuyện gì bận lắm hay bệnh hoạn gì, nhưng nhỏ Thanh nói buổi sáng này nó gặp anh ấy ngoài phố. Anh Vũ không đi một mình mà đi với một cô nào đẹp lắm. Cô ấy mặc áo dài màu mỡ gà, đi giày cao cổ tất, tóc đeo xõa ngang lưng và trang điểm thật đẹp. Tôi muốn chết quá sau khi nghe như thế, nhưng tôi chỉ nghe mệt mỏi ở ngực và nước mắt muôn trào ra thành suối. Nhỏ Thanh tưởng tôi trúng gió nên đẩy tôi vào phòng. Nhìn cây đàn đóng một lớp bụi mỏng treo trên tường, tôi đuối nhỏ Thanh ra ngoài và ôm mặt khóc. Buổi tối trời gió nhiều quá. Những cành thông bên ngoài đập phập phật vào nhau. Trời hinh như muốn mưa lầm anh Vũ à ! Nhưng mưa không được vì anh chưa muốn tôi thăm. Nhớ miên man bài ca anh Vũ hát dạo nào cho tôi nghe. Tôi cứ tưởng như nơi nào cũng có giọng

nói, tiếng đàn của anh, và cả đôi mắt đen. Sau thăm thăm nữa. Nhớ lần đầu tôi gặp anh ấy, tôi ngờ đã có thể chết ngay được.

Và rồi anh Vũ tới. Lần này anh mang theo một cành Pensée, một thỏi Chocolat và một quyển sách. Vũ gầy hơn và xanh hơn lúc trước. Tôi tự pha một ly cam vắt cho anh và ngồi nhìn anh trên ghế. Lâu lắm tôi mới được nghe lại giọng nói của anh.

— Lê có buồn lầm không ? Đạo này anh bận quá nên không tới thường như lúc trước được.

Tôi cắn chặt lấy môi, nghe vị mặn tê tái ở đầu lưỡi.

— Lê hiểu anh lầm, nhưng nếu anh biết là Lê trông anh đến chừng nào thì...

— Anh xin lỗi Lê vậy !

Tôi chua xót :

— Anh tới đây là để xin lỗi Lê sao ?

Và tôi hối hận ngay. Vũ không trả lời, móc thuốc ra đốt. Tôi thấy ngón tay anh run rẩy khi đưa điếu thuốc lên môi. Tôi cười gượng, phá vỡ sự xa lì tưởng chừng đã lâu lăm :

— Lê thấy anh xanh và gầy hơn. Chắc anh học nhiều ?

Vũ trả lời buồn. Những sợi khói mỏng vương trong mắt tôi cay nồng.

— Anh cũng nhận thấy điều đó. Có cần anh nói ra lý do không Lê ?

Tôi chớp mắt. Mắt tôi mờ đi và cay xè. Tôi không dám được, ôm mặt khóc túc tưởi. Tôi khóc lâu lăm, đến lúc tôi cảm thấy bàn tay anh Vũ đặt nhẹ lên vai tôi. Vũ rút khăn tay ra, chấm những giọt nước mắt trên má tôi. Tôi ngả đầu nức nở vào cánh tay anh. Vũ vuốt tóc tôi, giọng anh thật êm.

— Nín đi Lê. Anh nhận lỗi của anh rồi. Nhưng nếu Lê biết là anh cố gắng lầm mới đến với Lê lần này thì Lê sẽ không trách anh đâu... Thôi anh đi Lê nhé !

Nói xong anh xoay người bước nhanh ra cửa. Tôi chói vội gọi theo. Hai tay tôi quay nhanh bánh xe đuổi theo anh. Nhưng anh đã xuống lầu, những bước chân khua vang trên nền đá hoa bóng nhẫy. Tôi thảng thốt, hai mắt mờ to, và chợt nhớ ra, tôi vội vã trở về phòng. Quyển sách nằm trên bàn viết. Cánh Pensée cắm hờ hững trong bình thủy tinh và thỏi Chocolat đặt buồn bã kế bên. Tôi nâng quyển sách lên, nhấp mắt lại. Nước mắt tưởng không còn nữa, chợt trào ra...

« Lê yêu dấu của anh,

Anh biết Lê sẽ không ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư này. Anh cũng không muốn gây cho Lê một sự xúc động nào hết, nhưng anh biết phải làm thế nào bây giờ, khi anh viết lá thư này cho Lê trong lúc trí óc anh không được tỉnh táo lắm. Anh biết anh có lỗi với Lê thật nhiều. Anh đã vô tình mang đến cho Lê những ảo tưởng mà ở tuổi Lê cô gái nào cũng có.

Anh đã cố gắng hết sức để tiếp tục cho Lê dệt mộng ước nhưng hình như thương để không muốn thế Lê à ! Bây giờ anh mới tin là có đôi lúc tình yêu cũng có thể đến bằng sự thương hại. Lê có tin thế không ? Anh đã suy nghĩ nhiều lắm khi viết lá thư này cho Lê. Đây cũng là lần cuối cùng anh trò chuyện với Lê. Đừng buồn Lê nhé ! Chuyện gì tới sẽ tới, anh bó tay không thể nào làm khác hơn được. Mai nay anh đáp phi cơ về Sài Gòn

theo ý định của gia đình, Lê có biết là trước đó khi chúng ta gặp nhau anh đã đính hôn với một người con gái khác rồi không? Nếu anh gặp Lê sớm hơn một chút thì...

Đã mấy hôm rồi anh thức trắng đêm với những ý nghĩ quay cuồng trong đầu. Anh đã uống rượu say suốt khuya như một người xấu xa, đáng ghê tởm nhất trên thế gian này. Mỗi một lần anh nhớ tới khúc nhạc hôm nào anh hát cho Lê nghe là anh nghe lòng rung rung trước mắt. Lê nhé, anh muốn Lê quên anh như vừa thoảng qua một giấc chiêm bao tầm thường. Trong đời mình có biết bao nhiêu giấc chiêm bao như thế Lê nhỉ? Anh tin rằng Lê của anh sẽ tiếp tục sống bình dị như lúc Lê và anh chưa hề quen biết nhau, như lúc Lê chưa mỗi mắt trông anh tới. Xem anh như một người khách lạ, từ phương nào xa xôi lầm, vô tình đến và vô tình đi, không để lại một chút luyến tiếc nào, xem anh như một chuyến tàu lạnh lẽo đổ lại, đưa hành khách tới, đón hành khách đi, hờ hững... Dù sao đi chăng nữa thì anh vẫn muốn đời nhớ thương tới Lê, đến tình yêu thánh thiện mà Lê đã dành cho anh. Nếu có một kiếp nào khác, chúng ta lại gặp nhau, anh sẽ kể chuyện suốt đời mình cho Lê nghe, sẽ hát suốt đêm để đưa Lê vào giấc ngủ đầy ánh sáng, chói lòa àm thanh, anh nhớ Lê mãi, nhớ Lê hoài, như chiếc bóng anh mỗi ngày thàn thuộc... »

Tôi chùi khô nước mắt, gấp lá thư lại. Trên bàn lọ thuốc an thần vẫn còn đầy. Anh Vũ ơi, đêm nay Lê sẽ mặc áo lụa trắng, mang lìa cườm, hai tay chắp trên bụng và mòi nở nhẹ một nụ cười.

NGÔ NGYỄN DŨNG
(Tây Đức 9-72)

tôn nữ thu dung

bên dòng sông tiếc nuối

có tiếng hát nào bay
mơ hồ qua đỉnh nhớ
giữ từng sợi tóc mây
trong bàn tay bờ ngỡ
xưa về dưới hàng cây
nhớ em đầy hơi thở
yêu em mà không hay

có tiếng hát nào ngoan
bay trên thành phố cũ
em đi áo hoa vàng
ta ngỡ màu lá rủ
mây chiều nay lang thang
còn nơi nào ẩn trú
gió bay tình ngút ngàn

có tiếng hát nào vui
rộn ràng ngăn tim nhỏ
hát một lần rồi thôi
cười với nhau lần nữa
quay đi cùng bồi hồi
cần chi lần gặp gỡ
bây giờ em xa xôi

có tiếng hát nào không
ru em tình rất mới
ru ta giấc cuối cùng
trong cuộc đời bối rối
thả từng nụ tình hồng
xuống dòng sông tiếc nuối
chia tay ai buồn không ?...



THOÁNG
BƯỚC
CHÂN
QUEN

TRIỀU HẠ

Gần một tuần rồi, bác lao công bỗng nhiên ngã bệnh. Công việc quét sân bỏ dở không người tiếp tục. Đám lá vàng cứ thế trải đầy sân. Hết sáng rồi chiều lại nhảy múa trên từng cơn gió. Bây giờ chúng nằm yên, phản chiếu thứ ánh sáng mờ đục phát xuất từ cột điện cũ kỹ nằm sát bờ thành. Chiếc cửa sổ đóng im từ chiều mở rộng — tôi đứng tựa vào thành cửa. Gió chọc ủa mạnh vào căn phòng chưa đầy không khí hâm nóng từ ban chiều. Một cảm giác dễ chịu phớt trên khuôn mặt rồi đi vòng thàn thề. Tôi luồn hai bàn tay sau gáy giữ chặt mái tóc. Chợt như bắt gặp một động tác quen thuộc nào từ lâu tôi tránh né. Hai bàn tay rời ra. Những sợi tóc xõa bay theo gió. Hình như từ lâu chúng đợi chờ một điều gì. Tôi lặng yên nhìn xuống những vệt sáng nhỏ cuối sân. Bây giờ tôi cũng chợt nhớ ra rằng hình như chúng đang chờ một sự vượt ve tự nhiên mất hút. Ủ, có lẽ là bàn tay của chàng đó H. Bàn tay mang đầy hơi ấm mà mỗi lần đứng bên khung cửa. Mỗi lần qua cầu. Mỗi lần giận hờn... trừ đôi mắt nói lên lời chờ mong tha thứ. Bàn tay thì vẫn kiêu hãnh lần đi trên mái tóc nhẹ nhàng như vỗ về nào đó. Bây giờ là dấu vết hạnh phúc qua rồi phải không H?

Từ ngày vào đây. Trong cù xá buồn hiu này. Với những ngôi nhà cũ kỹ nằm khuất sau những bức tường đầy rêu phủ, như những con bệnh già nua. Những chiếc cổng buồn mở hẫu như theo một thời khắc nào đó. Buổi sáng bỏ xa tiếng bánh xe đè lên đá sỏi. Buổi trưa cái âm thanh quen thuộc đó trở về và cứ thế tiếp tục cho buổi chiều. Một mùa hè im lặng trôi qua trong khung cảnh đó. Nhưng có lẽ tôi làm thật. Kẻ chạy trốn hình như lúc nào cũng rơi vào cãi bấy kỷ niệm mà vô tình mình giăng lấy. Thôi thì đành khuất phục. Tôi lại nhớ về H yêu quý và những ngày xưa đây.

Không biết bây giờ H của tôi đang làm gì trong cùng một thành phố này. Uống café, lang thang, học, hình như thứ nào chàng cũng thích cả. Quên ăn, bỏ ngủ cũng vì ba điều đó. Thân hình ốm nhom cũng vì chứng đó phải không H? Có lẽ chàng không ngờ tôi cũng vào đây như chàng. Tôi đã xa hẳn cái thành phố nhỏ bé ấy rồi. Xa trong tiếc nuối thành phố và những ngày mới lớn. Bỏ

lại những tà áo trắng ve vẩy mỗi ngày. Luôn cả nếp sống thật là giản dị. Suốt tuần từ thứ hai đến thứ bảy, nhiều lúc cả ngày chủ nhật quen nhất vẫn chiếc áo dài trắng quần trắng. Thậm chí mỗi lần đi xi nè, mấy anh chàng cứ đi theo nhìn bảng tên chừng như một thói quen nào đó. Những áo quần khác chính mẹ chọn may, mấy đôi giày quà thi đỗ của ba từ Sài Gòn về cũng nắm yên trong tủ, như chung bày với chính mình.

Đặc biệt một điều là chỉ có chiếc áo lụa vàng thỉnh thoảng tôi vẫn mặc khi đi học thêm. H nói với tôi là chàng thích chiếc áo vàng đó, khi tôi bắt gặp chàng lặng yên theo mình.

Bây giờ thì thật xa những con đường dẫn đến trường xưa. Nhớ mãi chiếc cầu cũ kỹ dẫn vào thành nội. Con đường ĐBL với hai hàng nhẵn chạy dài. Những lần giận hờn, đón đưa kỷ niệm của tôi và H phần nhiều phát xuất từ đó. Những ngày đầu quen nhau. Mỗi lần gặp mặt chàng tôi thường giả vờ đánh rơi khăn tay, cắp sách hay rót guốc để bỏ xa bạn bè trong một quãng ngắn. Một quãng ngắn đủ để bạn bè không nhìn thấy hai đứa nhìn nhau cười với nhau. Chút ngượng ngùng rồi cũng che lấp. Có lẽ H cũng biết dùng của tôi, phải khôn chử. Riết rồi bạn bè cũng biết. Cái thành phố này nhỏ bé quá phải không H? Miên lại phải đương đầu với những chọc ghẹo của bạn bè, những đàm phán chê bai. Lo quá không hiểu lối tại mình hay H. Có lẽ cả hai thì đúng hơn, phải không?

Bây giờ ở đây thì phải đi xe đến trường, tôi vẫn thèm đi bộ như ngày nào hơn là ngồi trong xe nhìn qua cửa kính. Nhưng ở đây ồn ào quá. Đi bộ chỉ thèm phiền phức bởi những cặp mắt nhìn mình. Tôi lạc lõng. Lạc lõng vì mất tiếng cười dòn của Hương My, ngô ngáo của Anh, tếu của Thùy Nga và lặng yên của Hanh. Bơ vơ vi thiêú bóng dáng của chàng. Thiếu những buổi đón đưa, nhớ những buổi trời mưa H đón tôi đi học về. Hai đứa cầm tay nhau truyện trò bất kể những đôi mắt tò mò nhìn. Những chiếc bánh paté chaud tôi ăn thật ngon khi đi với chàng ngoài đường. Có lẽ tôi lo sợ thật khi về đến nhà. Lỡ chuyện đến tai ba mẹ thì phiền. Nhưng có H tự nhiên tôi quên hết, phấn khởi chi lạ. Không ngờ mình lại liều thế, thành phố này nhỏ bé mà.

Cái thành phố này nhỏ bé thật. Câu chuyện buổi đầu tiên hai đứa đi học chung về lan truyền khắp trường. Tôi bắt đầu lo sợ nhưng vẫn kiên hẵn trước những cặp mắt nhìn mình trong sân trường, lúc ra về và luôn cả lúc đi chơi. Từ đó, mỗi lần đến trường tôi lại phải nghe những chuyện về chàng. Và cứ thế những chi tiết nhỏ nhặt nào về chàng đều không sót thì muộn cũng vào tai tôi. Đầu tiên là con Nga. Hắn bắt tôi dãi một chầu chè cὸn hến mới nói cho tôi nghe mấy cái tin về chàng. Khôn thật, dĩ nhiên là tôi chịu ngay. Đại khái thứ nhất như tôi đã nói café, lang thang, học thử nào chàng cùng cử cả. Con Nga chỉ thắc mắc một điều là tại rằng chàng uống café mà không hút thuốc. Thứ hai là anh chàng có rất nhiều người để ý lắm. Nga nói là anh của hắn bảo anh chàng H là vua tếu nhất lớp đó, đi đâu thì lại phải lo giữ kéo mắt. Lời nói của con Nga làm tôi lo thật, phải phạt anh chàng mới được, nhiều tội quá.

Hôm sau H đón tôi tại cổng trường. Vừa thấy chàng tôi cui đầu xuống

kéo chiếc nón nghiêng về phía H. Tôi bước đi nhưng vẫn lắng nghe bước chân H đến gần. Hình như chàng đi song song với tôi rồi thì phải.

— Hạ Miên!

— ...

— Giận anh chuyện chi rồi?

— ...

— Hạ Miên! Chàng lớn giọng, ngạc nhiên pha lẩn bức dọc.

— Chi rứa? Tôi làm mặt giận nhưng nói ta là thua cuộc rồi.

— Không thấy bạn bè đang nhìn mình à?

— Kệ bọn hắn. Tôi đáp liều.

— Hạ Miên không thương anh à?

H hình như xuống giọng. Tôi đưa mắt nhìn lên. Khuôn mặt chàng thật buồn cười. Có lẽ ngượng với những tiếng ở đằng sau, muốn rút lui lại sợ tôi giận. Tự nhiên tôi thương H chi lạ. Không biết phải nói với H thế nào. Kẽ ra tại chàng có nhiều chuyện đáng ngại cho tôi quá. Chợt nhớ đến lời con Anh bảo là chiều qua gặp chàng ở bờ cảnh sát ĐB. Quên mất nhưng nhớ mà H không dỗ thì cũng đâu nói được.

Chưa kịp hỏi tiếp thì đã đến cổng trường. Hai đứa chia tay. Anh chàng H. đáng phạt thật.

Tiếng chân người đến gần phòng cắt đứt ý tưởng vừa hiện hình. Không phải là mẹ, may quá. Phòng con gái mà thật là bê bối. tại anh chàng hết tay. Chị Hoài Ny bước vào hình như có mang theo vật gì. Ngồi xuống chiếc giường nhỏ ngón ngang mềm chiếu của tôi chị cùng lắc đầu.

— Hạ Miên.

— Dạ, chị chị Ny?

— Hồi chiều gặp H trên phố.

Tôi run lên cơn lạnh chạy khắp thân thể. Tôi hỏi dồn dập:

— Thật không chị?

— Thật chứ, nói lão làm chi.

— H có hỏi chi không chị?

— Thị hỏi về Miên chứ còn ai nữa. Đại khái là hai đứa giận nhau vì chị đó. Anh chàng nhờ về nói với Miên là giận chi lâu rứa?

— Thế còn cái chi cầm noi tay?

— Thị áo Blouse của anh chàng H của Miên đó!

— Răng chị lấy về đây?

Anh chàng nhớ đó. Hồi nãy hỏi đi mô? Anh chàng nói là nhờ người thiêu bảng tên trên áo Blouse kéo gần nhập học rồi. Chị bảo là đứa Hạ Miên nó làm cho ngày mai đến lấy. Anh chàng mừng quá vọt đi định quên lấy cả địa chỉ nữa đó.

Tôi giựt gói báo trên tay chị Ny ôm sát vào lòng. Tôi muốn ôm nó thật lâu. Phải chàng mi là chất liệu gắn liền những đồ vỡ cảm thông giữa hai đứa? Tôi nghe tiếng đóng cửa, tiếng dép chị Ny xa dần. Chút ấm áp cuộn tròn trước ngực. Tôi cúi xuống, hai giọt nước mắt lăn dài. Mơ hồ tôi nghe trên từng chiếc lá bước chân quen nào đó chợt về...



VỀ MỘT CHỐN XA

Bắt đầu làm quen với lớp học Anh văn cuối đường Nguyễn công Trứ này. Ngôi nhà chia làm nhiều phòng học nằm dưới bóng mát của những cây trảng cá. Hàng rào cạnh lối vào mồng tối leo kín. Mỗi tuần Lam với Nhiên học thêm ở đây mười giờ. Lớp học tổng hợp nhiều nam sinh và nữ sinh ở các trường khác nhau. Ban đầu Lam và Nhiên hy vọng sẽ gặp những người bạn hay hay (tĩnh từ nhóm Nhiên quen dùng) để làm đồng thêm bộ lạc mà bọn Nhiên mới lập từ mùa hè vừa rồi. Tỉnh lỵ nhiều rừng cây, đồi cỏ này thật thuận tiện cho những sinh hoạt ngoài trời. Nhưng rồi hai đứa thấy cũng không dễ tìm thấy người có thể vào bộ lạc đâu. Nhận loại giống nhau mà khác nhau.

Tuần thứ nhì Nhiên nhận ra một nhân vật hơi lạ. Hắn thường vào lớp sớm, đứng ở cuối lớp, hai tay bỏ vào túi quần, nhìn mọi người. Giọng mặt trầm tĩnh, vui vui. Ánh mắt có vẻ dò xét thiện. Lối nhìn của kẻ tìm kiếm tri âm. Dù chưa biêt hắn rõ hơn, Nhiên nghĩ, ít ra dáng điệu đó của hắn cũng là một điểm đáng mến.

Đề ý sau vài lần thầy gọi tên là Nhiên nhớ được tên nhân vật là la ấy. Th. Họ và tên đậm giống một tác giả xưa. Độ này lớp học bớt bỡ ngỡ hơn. Trước khi giáo sư vào, nhóm của Phiệt hay hát chung mấy bài hát cộng đồng. Lam với Nhiên ngồi im nghe những lời ca thật cảm động. Th. thường đứng gần đó nhưng không hát, vẫn hai tay trong túi quần, Th. cúi đầu nghe, có vẻ xúc động. Một lần Nhiên quay lại yêu cầu Phiệt cho nghe một bài Nhiên thích, Th. ngẩng lên nhìn Nhiên, mắt sáng lên cùng nụ cười có vẻ thông cảm.

Tháng 11-1971

Ôi cái vẻ trầm lặng của Th. có lợi ghê ! Ít nhất cũng che được bối rối. Lần nói chuyện với Nhiên, Th. nói rất ít. Nhiên ngờ tính Th. vốn thế. Mấy hôm sau mới nghe lời thố lộ của «đương sự» qua một người bạn khác : Định nói nhiều nhưng khi gặp đôi mắt của Nhiên, Th. quên hết. Th. cũng nhát đến thế cơ à.

Buổi chiều gặp Th. ở vườn nhà Thi. Bộ lạc Nhiên hay họp cuối tuần ở đây. Ao bèo xanh dưới bóng mát cây nhãn to, một vài băng ghế gỗ sơn xanh cạnh mấy bụi hoa tim, hoa ngâu vàng. Th. không phải ở trong bộ lạc nhưng đến dự cùng vài người bạn khác cho vui. Cả bọn sinh hoạt gần như những đoàn thể khác nhưng có vẻ tự do hơn. Buổi họp nào cũng vui. Kè ra óc khôi hài của Th. cũng khá lắm. Người khôi hài là người thông minh.

Tháng 12-1971

Cái thư của Th. khiến Nhiên ngẩn ngơ, bối rối và sau đó là thất vọng. Khi nhận, Nhiên cứ ngỡ là những lời thăm hỏi bạn bè thôi. Th. Nhiên chỉ thích chúng ta là bạn nhau, dấu Th. có trách Nhiên cũng phải trả lời vậy. Tình yêu không có biên giới, không có giai cấp nhưng một khi biết mình không yêu thì không thể nói khác đi. Tự dung Nhiên vướng vào khó khăn này. Nhiên sợ sau khi nghe Nhiên trả lời. Th. không còn dự những sinh hoạt của bộ lạc Nhiên nữa, vì buồn. Có được một người bạn như Th. là một điều quý. Th. nói ra điều ấy làm gì nhỉ...

Mưa nhỏ buổi tối. Tình cờ thấy Th. đi một mình bên kia đường. Hai tay trong túi áo đi mưa, Th. cúi đầu đi dưới những tàn phượng uốn nước, ánh điện đường chiếu sáng những giọt mưa bám trên tóc... Sau thư trả lời của Nhiên, Th. trông lặng lẽ hơn, trong ánh nhìn có vẻ sâu thẳm hơn.

Mùa thi lục cá nguyệt tới, bài ở trường, bài ở lớp này khiến Nhiên không còn thi giờ đâu nghĩ ngợi. Và đó này Nhiên cũng không gặp Th. trong các buổi họp.

Tháng 1-1972

Tháng chạp Âm lịch rồi. Năm nay lập xuân muộn, mùa đông chừng như dài ra, rét vòi cùng ở tháng cuối. Chiều nay gió nhiều quá. Ngồi trong lớp đóng hết cửa sổ mà vẫn lạnh. Giáo sư cho nghỉ 10 phút cuối. Lớp học lặng lẽ hơn mọi ngày. Lam và Nhiên ngồi gần lại hát nhỏ cho nhau nghe. Phản bàn còn lại bỗng thèm thang và lạnh lẽo. Nghe Tiểu Lạc ngồi bàn sau bảo hàn thủ biểu ở nhà chỉ 17 độ. Một con số đáng kể với tinh này. Liệu có tuyết rơi ở vùng thượng du Bắc Việt không nhỉ ? Tưởng tượng cái lạnh ghê gớm ở cửa ải Nam Quan cheo leo...

Tan học, tay ôm cặp tay giữ vạt áo len, Nhiên bước chậm. Tự dung trong lòng cũng trống vắng và giá lạnh vòi cùng. Cứ muốn đi mãi theo con đường se khít, gió ào àt từng hồi. Giá có cái hàn thủ biểu đo được mức giá lạnh trong lòng mình. Và chắc cũng cho ta một con số đáng kể !

Chiều thứ sáu, vừa vào lớp Nhiên đã thấy Th. đang ngồi hát chung với một nhóm nam sinh, bản nhạc ồn ào vờ vắn. Lam nói nhỏ : «Có lẽ cô đơn quá khiến Th. làm như thế». Ồ, đã có lần Nhiên cũng vậy. Buồn quá nhưng cô nói cười hát hò ầm ĩ, nhập vào đám đông ồn ào nhưng cuối cùng vẫn thấy lòng mình lạnh ngắt. Nhiên nhìn lại vẻ ồn ào gượng gạo của Th. mà vừa thương vừa giận. Tình yêu cần thiết nhưng tình bạn cũng quý giá lắm chứ. Cả bộ lạc Nhiên quý mến Th., điều ấy không giúp Th. vui được sao ?

Tháng 2-1972

Hết những ngày tết vui. Trước đó Nhiên khá bận rộn. Lớp chính của Nhiên có tiệc cuối năm. Lớp Anh văn này thi không tồi chút gì. Buổi học tất niên, trong lúc mọi người nghiêm trang làm việc, một cậu tinh nghịch đốt pháo ở cuối lớp khiến cả thảy trò đều giật mình rồi cùng cười. Rồi nhóm Phiệt hát mấy bản nhạc xuân trước khi về. Ngày 26, Th. đến từ già Nhiên để về ăn tết nơi tỉnh lỵ miền núi quê Th. Nhiên bảo «chúc Th. một nguyên đán vui». Th. cười nhưng rõ là một nụ cười không vui.

Đi học lại từ mùng bảy. Nắng nóng ở đây khó chịu quá. Chiều nay ở hội quán Bích Câu có diễn thuyết. Tan học hai giờ đầu, bạn bè Nhiên rủ nhau đi nghe. Nắng dễ sợ quá, hơi chóng mặt Nhiên chỉ muốn về nhà. Đến đường Nguyễn Khuyến, Nhiên thấy Th. đi phía trước cùng Tiểu Lạc và Khánh. Cả bọn trò chuyện có vẻ vui vẻ lắm. Có lẽ vào Bích Câu. Khánh ở cùng quê Th. Một người bạn bảo Th. yêu Khánh. Bạn bè nói thì có thể có, có thể không. Nếu đúng vậy, Nhiên chúc Th. may mắn.

Tháng 4-1972

Lớp Anh văn giàn đoạn một tháng rồi, không biết bao giờ sẽ tiếp tục. Dù nghỉ, Th. dạo này lại thường xuyên dự những buổi họp, cắm trại cùng bộ lạc Nhiên. «Tình thế» bình thường trở lại.

Trước hôm lớp Anh văn tạm dừng, mấy giáo sư có tổ chức một ngày đi chơi ở núi Ngoạn Nguyệt. Các nam sinh mang ba lô có vẻ hùng ghê gớm. Lúc sắp xếp chỗ ngồi trên xe, Nhiên chưa biết ngồi vào chỗ nào, chợt thấy Th. mỉm cười nhìn Nhiên, chỉ vào chỗ Th. đang ngồi nơi xe trước rồi bỏ qua xe khác. Cứ chỉ ấy làm Nhiên thấy ấm áp giữa đám đông. Đến chân núi, nắng mai chan hòa. Con đường dẫn lên đỉnh quanh co chạy giữa những lùm cây trông quyền rũ lá. Lam bỏ chạy lên trước. Nhiên chạy theo gọi Lam nhưng Lam cứ mãi miết chạy xa dần. Nhiên hoi hoi giận một lát rồi thấy mình vô lý. Ủ việc gì phải bảo Lam chờ. Nhóm người đi sau còn mãi phía dưới, nhìn lên Lam đã khuất sau khúc quanh. Còn mình Nhiên với triền núi bát ngát hoa mua và hoa sim tím. Cô đơn này là tự do, trống vắng này là thanh thản. Đôi khi cô đơn cũng thú vị lắm chứ. Nhiên thông thả đi dần lên, hai tay đầy hoa. Qua hết khúc quanh, gặp Lam với hoa đầy trên tay, trong xác, hai đứa cùng cười. Một số nam sinh đi đường tắt lên đỉnh trước. Th. đứng trên một tảng đá cao dơ tay chào Nhiên với nụ cười thật hay....

Tháng 6-1972

Bắt đầu nghỉ hè. Trường Th. cũng vậy. Và Th. về quê nghỉ hè, thỉnh thoảng mới ra lại thành phố này.

Một tối Nhiên gặp chị Thảo. Chị ấy ở gần nhà Th. và quen Nhiên khi ra đây học. Đứng nói chuyện một lát, nhắc đến Th. vài câu. Cuối cùng chuyện đột nhiên chị Thảo nghiêm trang bảo: «Th. thì kín đáo nhưng theo chị nhận thấy Th. yêu Nhiên nhiều lắm.» Nhiên đứng im không biết nói sao với chị. Buồn nỗi.

Tháng 7-1972

Một ngày đi chơi với Hạ và Diên, ba đứa về đến phố đã chiều tối.

Nhiên bất chợt nhìn thấy Th. đi xe Honda từ Võ Tánh hướng về bưu điện. Đến trước nhà Hạ, Nhiên lại thấy Th. ngang qua. Lần nào cũng đi thật nhanh. Cuối cùng lúc chia tay với Diên trước tiệm sách Thư-Hương, Th. đi qua và nhìn thấy Nhiên, dừng xe lại. Nhiên mỉm cười chào Th. rồi đi, kịp nghe Th. bảo chiều nay có đến thăm Nhiên mà không gặp. Đôi mắt Th. chiều nay buồn hơn mọi khi, âm u lạ lùng. Đến một lúc nào đó người ta cảm thấy quá cần một dáng yêu dấu bên cạnh cho đời ấm áp hơn. Tình bạn thời chưa đủ.

Tháng 8-1972

Nhiên có châm học thi cũng trong niêm khóa thôi. Rồi cũng thích nghĩ hè chi lạ. Thật sung sướng những buổi mai thức giấc có quyền nằm nán lại, buổi tối ngồi lâu hơn ngoài hồ ngắm trăng sao, buổi chiều thong thả thơ thẩn trong vườn. Nghỉ hè, Nhiên đem cất chiếc đồng hồ để bù lại những ngày lẻ thuộc vào những con số giờ giấc.

Nhận được thư Th. từ quê nhà gửi ra. Nhiên ngại ngần chưa biết có nên trả lời hay không. Sống hoàn toàn theo ý mình nhiều lúc cũng khó lắm.

Tháng 9-1972

Có thật ngày 13 là ngày xui dù đó là ngày âm lịch và không nhầm thứ sáu? Nửa mùa thu rồi. Năm nay bộ lạc Nhiên định ăn Trung thu lớn hơn mọi năm. Tối 13, nhiên đi thơ thẩn trong sân, nhìn trăng và lòng hân hoan. Nghỉ đến hai ngày 14, 15 hẳn sẽ rất vui. Và tin chẳng lành về Th. đến với Nhiên vào lúc đó. Đánh lớn mấy ngày nay nơi quê Th. Nhiên có nghe tin. Nhưng không ngờ Th. lại rủi đến như thế. Nhiên đứng yên rồi bỏ đi đến chỗ tối đứng gục đầu vào tay. Liền sau đó Nhiên thầm trách mình. Cần nhất là thành thật, đừng có vẻ trinh diện như thế. Nhiên về phòng riêng, không khóc nhưng biết mình không còn vui như trước đây.

Vẫn theo đúng chương trình của bộ lạc. Nhiên dấu bạn bè tin về Th. sau Trung thu hãy hay. Giờ có biết cũng không ích gì. Hãy để mọi người vui, chỉ mình Nhiên cười đùa mà không vui thật tinh. Hình ảnh Th. hiện rõ trong trí.

Phố đêm 14 đã vui mà đêm 15 càng tung bừng hơn. Tiệm nướng đồng nghẹt người. Lòng đường, hè đường tràn ngập người và xe. Nhạc Trung Thu vang vang. Đèn giáng khắp mọi nhà rực rỡ. Dám diễn đèn và hóa trang của các trường, các đoàn thể, và quá nhiều đám múa lân. Trung Thu không còn là Tết riêng của trẻ con. Bộ lạc Nhiên ôm vai nhau vừa đi vừa hát qua các phố. Người đi đường nhìn cả bọn mỉm cười bao dung. Nhập vào đám đông hân hoan. Khung cảnh rực rỡ, Nhiên lặng lẽ nghĩ đến Th. giờ này có thể đang ngồi noi rìng núi xa xôi nào đó. Th... đang nghĩ gì, nhớ gì?

Mười giờ cả bọn về nhà Nhiên ăn bánh, hát hò. 11 giờ tiễn bạn bè về xong Nhiên quay vào phòng riêng. Ánh trăng theo cửa sổ mở rộng chảy tràn trong phòng. Nhiên tựa vào tường cảm thấy như không chịu đựng nổi sự im lặng này... Đứng yếu đuối thế Nhiên ôi. Làm sao bạn bè thân yêu có thể ở mãi bên mình được. Phải cố mà chịu đựng. Biết đâu rồi phần đời mai sau ta không có ai bên mình?

(xem tiếp trang 61)

CÓ PHẢI KHI MÂY ĐÃ BAY, BỎ
trống một khung trời, là lòng ta đợi
xuống muôn ngàn tia nắng đỏ. Có
phải khi trở về khu vườn nhỏ, thăm
lại cành huệ xưa tàn tạ, là lòng ta
đang nhớ một giọt lệ thầm. Ôi giọt
lệ yêu dấu, khóc cho ngày tiễn đưa
người bạn nhỏ hôm nào mà giờ
đã trở thành xa xôi. Vô tình thế hay
sao bạn nhỏ, bất ngờ thế hay sao
hồi nhỏ-D-hay-khóc. Một buổi ta trở
về lại căn nhà thân yêu năm trước,
căn nhà và những bóng tối thân
quen. Chỉ một mình ta nghe tiếng
thầm của những chiếc lá cày mà
lòng nhớ nhỏ không nguôi. Ta về ở
đó, ta ngồi ở đó với ngán tim ấm áp
trùng trùng nỗi nhớ, điệp điệp mong
chờ và dấu chân nhỏ với gót hài nhung
đưa ta về từng vuông kỷ niệm.
Có kỷ niệm nào được trói bằng giọt
mưa tháng sáu cho lòng xanh lên từng
lá cỏ, và kỷ niệm nào được trói bằng
những giọt nước mắt cho lòng đau
từng cơn nhớ nhung, như đêm nay
chợt ngồi nhớ lại trong lòng khung
xe buồi sớm, đưa nhỏ về là ta đã tặng
cho nhỏ một đôi cánh. Biết khi nào
nhỏ về lại khung trời hiu hắt này.
Ngay xưa nhỏ đã từng ao ước mình
là cá; bởi tuổi nhỏ là «song ngư», mà
cá làm sao ở mãi nơi một giòng sông
hở, một giòng sông buồn với dăm
ba hòn đá cuội. Nhỏ mơ về với một
trùng dương và ta là một cánh chim,
chim bay về biển làm một con hải

NHỮNG ĐẦU CHÂN NƠI VƯỜN KỶ NIỆM



MAI
VIỆT



đời tìm kiếm. Kẽ niêm mơ
cũng thật lạ. Ừ thôi, để một đời
ta tìm kiếm mãi, khi nào mỗi
ta bay về một đảo hoang và nhỏ
về một hang hốc. Thế là hết,
đã trả lại cho nhau mọi điều
vợc riêng, mọi khung trời riêng,
ý nghĩ riêng và chúng ta bắt
còn đường là một hàng cày mới,
chưa mồi gọi chim, lá chưa mồi
gió.

Có thật chúng ta sẽ đi trên những
số mới nơi con đường đó không?
cũng sẽ quay về với những chốn
quen. Chốn thân quen đã cắm ở
những cánh hồng tháng ba còn
dày hương mười sáu. Chốn thân
đã vun sói những bông cúc
hôm nào nhỏ ao ước mình là
sương đọng lèn cành lá và ta là
con kiến nằm ngủ dưới thân cây.
sao có thể quên được những
xe đưa về thăm nhau. Ở
thành phố này ngồi thương
thành phố khác, ở một bờ sông
nhớ một bờ sông kia và
sao không khóc được nếu một
quên viết thư nhau.

Nhưng bây giờ nhỏ không còn
cho nhau nữa. Bởi khi nhỏ biết
một mình nơi bến vắng, biết
mày hoàng hôn thả xuống màu
nơi một chòp núi xa, biết được
hát u buồn như mồi gọi của
cả là ta đã ngăn chia cùng nhỏ
Tiếng hát từ biển sẽ kéo hồn
về xa khơi. Mày hoàng hôn sẽ từ
chỗ theo mái tóc dài của nhỏ và

ta một đời với khóm rong rêu kỷ
niệm nằm cột nhả dưới chân. Ôi kỷ
niệm nào vừa cuốn quanh hồn ta
một nơi về ở đêm nay nơi chỗ ngồi
mênh mông cô quạnh này, kỷ niệm
nào cột mãi ngón chân ta ở thành phố
này. Thành phố với nhỏ ngày xưa
tầm đắm cùng nhau trong tiếng cười,
trong những bước chân lang thang
cùng nhau qua cầu khuya khoắc.
Thành phố có nhỏ trở về trên chuyến
xe tháng tám xa xăm, một chiều xô
cửa nhà ta, bước lên bậc thềm cũ
mà hai vai mang về đầy bụi khói.
Giọt nước lăn ra từ đó cũng chính
là nỗi vui mừng không nói được khi
nhỏ về... Và cũng hôm nay ta lại ao
ước như giọt mưa trong ca khúc nào
đó, mơ hồ, xa xăm hãy trở về cùng
ta lăn trên bờ má nhỏ. Thà như giọt
mưa để thấy rằng ta vừa tiễn nhỏ,
Từ lúc đưa em về là biết xa nghìn
trùng, để thấy lại buổi sớm hôm nào,
nhỏ ngồi trong lòng xe hẹp. Ta dưới
bến đợi thura người nhìn nhỏ vẫy
tay chào ta và hai hàng cày dài mút
tận cuối đường ra ngoại ô khi xe
rời bến.

Ôi nhỏ ôi ! Giọt nước mắt ta có
phải là cơn mưa đầu tháng ba vừa
tới xuống mảnh vườn kỷ niệm ?

MAI-VIỆT





CHỦ TIỆM : KIẾN VÀNG ● QUẢN LÝ : KIẾN CAO CĂNG

THẺ MÔN BÀI SỐ 95. TUỔI NGỌC DANH BỘ SỐ 1 DO CHỦ NHIỆM BỒN BÁO CẤP HỎI NĂM XƯA. CỦA TIỆM BÁN TỪ CỘNG RÁC CHO ĐẾN GHẾ NHÀ VUA. MUA BÁN ĐỒI CHẮC THẢ CỦA. HÀNG XÀI CŨ CÓ THỀ ĐEM ĐỒI LẤY MỚI. HÀNG MẮC TIỀN AI THÍCH CÓ THỀ BIẾU KHÔNG. VÂN DO KIẾN VÀNG CHỦ TIỆM, VỚI SỰ PHỤ LỤC RẤT ÁC ÔN CỦA KIẾN CAO CĂNG.

trí nhớ con người

Ngày 14 tháng Mười, 1967 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Mehmed Ali Halici đã học thuộc 6.666 câu kinh Koran trong 6 giờ đồng hồ. Sau học giả chuyên về kinh dịch Koran đã chứng kiến vụ học thuộc lòng nói trên.

không ngủ

Thời gian lâu nhất mà một người tinh nguyện không ngủ, dưới sự giám sát của y khoa đoàn là 282 giờ 55 phút (11 ngày, 18 giờ, 55 phút) do bà nội trợ Bertha Van Der Merwe, 52 tuổi, người thị xã Cape Town, nam Phi Châu

thực hiện. Tình trạng không ngủ chấm dứt vào ngày 13, tháng Mười Hai năm 1968.

Người ta cũng báo cáo rằng Toimi Artturinpoika Silvo, một phu bến tàu 54 tuổi tại Hamina, Phần Lan đã thức trọn 32 ngày 12 giờ, từ 1 tháng 3 đến 2 tháng Tư, 1967. Để thức ông ta đã phải tần bộ 27 cây số 200 thước mỗi ngày và sụt 18 kí lô trong thời gian thử thách.

nơi nóng nhất trên địa cầu

Là Al Azziyal xứ Libya, nơi mà vào năm 1922 nhiệt độ trong bóng râm được ghi nhận đến 136o4F (58oC).

xâm minh nhiều nhất

Vivian «Sailor Joe» Simmons, một nghệ thuật gia xâm minh người Giang-Nam Đại có cả thảy 4.831 hình xâm trên cơ thể ông ta. Ông mất ngày 22 tháng mười hai năm 1965 tại Toronto.

ngáp

Trong bản phúc trình y học năm 1888, một nữ bệnh nhân 15 tuổi đã liên tục ngáp trong thời gian 5 tuần lễ. MÀU XANH TRÙNG DƯƠNG (suru tâm)

chuyện marseille

Bên Pháp, người dân ở Marseille, miền Nam nước Pháp, nổi tiếng là nói nhiều, cứng đầu và làm biếng. Hai người lái xe ở Marseille chầu đầu vào nhau trong một con đường hẹp mà không người nào chịu lùi xe nhường cả. Để tỏ ra mình là một người bất cần, một người thản nhiên lấy tờ báo, chậm rãi mở ra để trên vò lăng xe và bắt đầu đọc. Người kia nói thật nhỏ nhẹ :

— Chừng nào đọc xong, ông có thể cho tôi mượn đọc được không ?

HUỲNH THỊ NGUYỆT XƯA

dung hòa

Trong trận chiến thứ hai, cựu thủ tướng Anh H. MacMillan, lúc đó là toàn quyền ở Algérie. Một hôm được nhờ xử «tranh chấp» giữa các sĩ quan Anh và Mỹ trong câu lạc bộ Đồng minh. Người Mỹ muốn uống rượu mạnh trước bữa ăn, và người Anh sau bữa ăn. MacMillan xử :

— Từ nay, chúng ta sẽ uống rượu trước bữa ăn vì nề người Mỹ và sau bữa ăn vì nề người Anh.

giải thích

Cái tật dùt tay vào áo của Nữ Phá

Luân đã được các sử gia nhắc đến rất nhiều. Và họ đã cố tìm một lý do khôi hài hay không khôi hài.

Thuyết sau cùng từ Tô Cách Lan. Trong sách giáo khoa ban trung học nói dài, cái tật đó được giải nghĩa như sau :

«Hoàng đế Nữ Phá Luân hẳn có tổ tiên người Tô cách Lan, vì lúc nào cũng vậy, dù ngay trên chiến trường Ngài luôn luôn để một tay vào túi áo trong, sợ mất tiền túi».

T.H.

hội họa dành cho người mù

Trung tâm văn hóa Dusseldorf ở Liên Bang Đức, vừa khai mạc một cuộc triển lãm hội họa cho người mù. Một nghệ sĩ người Thụy Sĩ đã trưng bày 37 tác phẩm dành riêng cho kẻ mù lòa. Để hoàn thành các tác phẩm đó, anh ta đã dùng vải thô, rễ cây, đinh và dây kẽm gai.

Chính hội người mù ở Rhénanie đã tổ chức buổi triển lãm hội họa trên. Năm ngoái Hội đã tung ra một tập san chuyên môn về «mode» cho người mù, những buổi học khiêu vũ và luôn những buổi tập trang điểm dành cho các thiếu nữ mù.

CÁT VÀNG (Saigon)

quý vị cứu an tâm

nếu quý vị có lỡ quên
xài địa chỉ cũ thì thư
của quý vị vẫn tới tay
Tuổi Ngọc như thường.





gởi nàng toán - lý hóa

Nhà em xa, đường về vô tận
Bước chân anh di chuyển chậm muôn
vàn
Ai định nghĩa được lùy thừa vướng
vấn

Ai vì ta rút gọn nứa không gian

Sao kết với một cung trời hiu quạnh
Giải ngàn hà không giao tuyến nối
nhau
Tinh tú nọ hò quang trời chớm lạnh
Đốt nghiêng mình chấn động nhạc
thiêng liêng

Em về đâu? bờ xa không giới hạn
Ta si mê trước lượng mãi chu kỳ
Chưa tương giao sao lại nỡ phân ly
Tinh độc nhất lòng nỡ dành bởi phản

Nếu từ phô song song đôi đường súc
Anh đợi chờ em chẳng hẹn đồng qui
Tinh anh đó thiên thu nguyên trung
trực

Yêu vô cùng mà dám chứng minh chỉ
Hào vạn lý ngăn đôi miền mặt phẳng
Mộng rã rời trên chăn gối so le
Sầu tưởng kết tinh hòn vắng lạnh

Lòng theo nàng vô tận bên kia
Buổi tao ngộ lỡ làng duyên tương ứng
Biện luận làm sao? em hồi giải làm
sao
Vũ trụ tuyễn phản chia màn đối xứng
Nhớ nhung về hồn hợp với thương
đau

Lưu lượng bờ mì muôn dòng lệ đỗ
Em nghỉ ngòi xin tính rõ coulomb
Anh khóc, anh thề tình anh không đổi

Ta yêu nhau kết hợp một từ thông

Em phu bạc đoạn tình từ cảm ứng
Bốn phương trời ai ước đến trùng
phương

Khai triển làm chi một u-tình đau đớn
Ngõ tuy gần mà cách biệt âm dương

Muốn phản tích đề triệt tiêu tình ái
Dù phương trình vô nghiệm cũng đành
thôi

Nhân chia làm chi càng thêm khó giải
Có bao giờ dị chất hợp dung môi.

TRẦN HỮU HOANG HUYỀN

chim to nhất

Vào thời tiền sử loại chim lớn
nhất là chim voi (bird elephant). Loại
chim này sống ở miền Nam Madagascar.
Đó là một loại chim rất lớn nên
không bay được, bè cao đo được 3m
nặng chừng 450kg. Trứng của nó to
hơn bất cứ loại sinh vật nào sống
trên trái đất; bè cao của cái trứng
đo được 30cm, đường kính đo được
22cm, có một dung tích là 10 lít; gấp
6 lần trứng của con đà điểu. Trứng
của nó còn lớn hơn cả cái trứng hiện
đặt ở Hàn Lâm Viện Khoa học Pháp
đo chừng 30cm và cân nặng 12kg150.

Mới đây, vào năm 1962 người ta
lại tìm thấy bộ xương của một loại
chim khổng lồ đã hóa thạch tại
Gainesville, Florida. Một loại chim có
thể bay được là chim ứng Teratornis,
sống ở Nam Mỹ Châu chừng 125
năm về trước. Loại chim này đã được
tìm thấy tại Simth-Creek Cava vào
năm 1952, cánh nó rộng 4m8. Còn có
một con chim Albatross Gigan Tornis
eaglesomei theo tài liệu cho biết thì
cánh nó rộng 6m8 ở Nigeria, bộ
xương đã hóa thạch cách đây khoảng
34 triệu năm.

GIANG THANH BÌNH (SG)

toa thuốc xưa nhất

Toa thuốc xưa nhất thế giới là một
toa thuốc viết trên bản thảo Ai Cập
 cách 4000 năm trước Kỷ nguyên.
Toa này của một bà Hoàng Thái hậu
Ai Cập bị mắc chứng bệnh rụng tóc.
Toa thuốc được dịch như sau:

- 1 cái gối làm bằng chân chó.
- 1 cái vỏ lừa.
- 1 trái chà là.

Nhúng tất cả vỏ dầu và đốt rồi
chà thật mạnh lên da dầu.

tò mò chút chơi

Mỗi người trong chúng ta có
một số lượng vàng đáng giá
0,000.00678 xu trong mái tóc. Nhưng
đó là mái tóc của phái kíp tóc. Còn
dân hói của thi chỉ đáng có...
0,000.00081 mà thôi!

Đây là vài con số liên hệ tới
chị Hằng của chúng ta:

Đường kính: 3.476km

Tỉ trọng: 3,34 tức bằng 6110 tỉ
trọng của địa cầu (5,52)

Thể tích: 22.010.000.000 km3

Diện tích: 37.800.000 km2

Nhiệt độ: Ban ngày 130°C tại
những vùng có ánh sáng mặt trời và
50°C dưới 0° trong bóng. Ban đêm
175°C dưới 0°.

Trọng lực: 6 lần nhẹ hơn dưới
địa cầu (1kg chỉ còn có 166g trên mặt
trăng).

Bảng hiệu chúng tôi luôn muốn
cầu tiến. Vì thế nếu quý vị có
diều chi không
ra, cứ nói thẳng.
Đừng ngại cửa
tiệm chúng tôi
sắp. Xin cảm ơn
quý vị.

CHỦ TIỆM
CHẠP PHỐ



Một tháng: 29 ngày 22 giờ 44 phút
2 giây 810.

Một ngày: Từ lúc mặt trời mọc
đến lặn băng 14 ngày dưới địa cầu.

PIANO-

nghệ thuật

Tổ chức S.O.F.R.B.S ở Pháp quốc
vừa làm một cuộc điều tra để biết dân
Pháp đối với nghệ thuật hiện đại
ra sao.

Kết quả: 35olo dân Pháp cho
rằng hội họa tân thời là một hoạt động
đáng khen và nó biểu lộ mối quan tâm
của thời đại.

— 40olo đã đáp «có» trước câu
hỏi: «Nhà nước có nên dành một
phần ngân quỹ để mua các tác phẩm
của các họa sĩ còn sống không?»

— 71olo những người được hỏi
đều không bao giờ đi xem triển lãm
nghệ thuật tân thời!

GIANG THANH BÌNH (SG).

sự học

Ở đời cái gì cũng phải học.

GULTAVE FLAMBERT

Dốt nát là đêm tối của tâm hồn.

CICÉRON

Ở đời có ba điều đáng tiếc, một
là hôm nay bỏ qua, hai là chẳng
chiều học hành, ba là thân này lỡ hư.

CHU-HI

Người ta ngu đến đâu cũng còn
dạy được, mà khôn đến đâu cũng
còn phải dạy thêm.

TRẦN HOÀNG MƯU

Càng học càng thấy mình kém.

LỄ-KÝ

Ấn náu trong sự học. Hồi đi, anh
sẽ tránh được tất cả cái tóm của đời
sống.

SÉNÈQUE

TRẦN HỮU HOANG HUYỀN (ghi).



TỪ CỐI SƯƠNG MÙ

NGỌC MINH

Đã gần nửa đêm, buổi tiệc liên hoan cuối năm của Viện vẫn còn tiếp tục nhưng nàng đã lèn về nhà trước. Thái và Hùng chắc giận lắm nếu biết được. Nhưng nàng không thể chiều bạn ở đến lúc tàn cuộc vui vì sáng mai nàng phải lên đường sớm. Xa quê mấy tháng rồi, nhớ biết bao món mắm chưng, thịt băm, bún, trứng ăn với đậu rồng, rau ghém, dưa leo và những lọ mắm cá cơm bỗn đủ, cà pháo của má nàng làm chất đầy một góc bếp. Lại còn những xàu mực, khô éc, khô đuối lủng lẳng trên trinh nhà sau thường được rút xuống trong những đêm trời hoi trời lạnh, cả nhà ngồi quanh lò bánh cẩn đốt rực than hồng. Chẳng bù với chốn này, rét tận tủy xương, nhà nhà khép cửa từ đầu hôm, đường xá vắng tanh, nàng chỉ biết co ro một mình trong phòng vắng, nghe gió rit qua những khe song tựa tiếng ai thăm thê réo gọi.

Hồi sáng ở quầy vé nhin lên những chuyến xe sắp chạy nàng nhận ra mấy đứa bạn học cũ của em gái nàng lên đây học sư phạm. Ở ngôi trường bụi trúc họ Phan dưới kia chắc những đứa học trò nhỏ ngày xưa của nàng đã ném hình ảnh nàng vào một góc mịt mùn nào của trí nhớ.

Khi những chuyến xe lần lượt bỏ bến vắng hoe nàng bỗng rùng mình, gáy lạnh, nghe mang mang nỗi lẻ loi, tưởng chừng như những người Phan-

Thiết đã về ăn Tết hết rồi, còn sót lại minh nàng trong cái thành phố như tảng băng cứng ngắc. Nàng nhét mảnh vé xe vào một cuốn truyện của Dostoevsky, noi trang giấy có nếp gấp. Lần coi trước nàng đã đánh dấu chỗ đó, cái đoạn mà chiếc búa từ tay chàng sinh viên bị ảnh hưởng bởi những tưởng quái đản chưa tiêu hóa đã được bồi xuống cái đầu của một bà già tham lam, bệnh hoạn, sống bằng nghề cầm đồ. Vĩnh Ngàn đã nhớ Chu Minh mang len cho nàng cuốn đó với mấy dòng ở trang đầu «Mong trái-tim-dá-ni-cô» của Mâu Chinh rồi cũng bị bửa tan như vậy». Nghĩ đến tối mai, giờ này chắc Vĩnh Ngàn sẽ ôm gối từ giường má sang ngủ với nàng để nắn nỉ nàng kể cho nghe về những tiếng động kỳ quái quanh căn phòng trọ heo hút ở lunger ngọn đồi hoang.

Hôm nàng gọi điện thoại về, kể cho Ngàn nghe rằng đạo này, những tiếng động như ai gõ cửa trêu tức chị đã nhiều hơn, nàng nghe tiếng nó hé lén thích thú: «Vậy Chinh thấy mặt nó chưa? Chinh phản ứng cách nào? Mở cửa đón chàng chứ?» — «Đó là một người tình chưa tượng nên chàng dung nhở à. Tại vì phương pháp trấn tĩnh của ta là chửi toáng lên cho đỡ sợ. Có lẽ chàng run trước một cô giáo hung tợn như ta nên không dám vào. Nhưng mức li lợm vẫn tăng thêm, gõ cửa nghe như người thật». Nàng nghe rõ tiếng hít hà và tiếng kèu «ây da!» của Ngàn. Đứng cách nhau cả ngàn cây số nhưng nàng biết chắc lúc đó những giọt nước đá đang lăn trên má nó. Và một trăm phần trăm là tay cầm điện thoại, còn tay kia đang đưa lên quét má rất con trai. Cái tính nó thi đến giờ đâu cũng vậy. Gặp chuyện gì xúc động là nước mắt chảy dài. Nàng vẫn cười chế giễu mỗi lần má, ba hay anh Diên kể chuyện ma và trinh thám, Vĩnh Ngàn sợ đến nỗi rờn rụa cả má. Sau đó thì đứng hòng ai sai nó lên lầu lấy những món ăn mà nó vẫn thích như ốc gạo, ốc hương. Lần nấu bánh năm ngoái má nàng rầy thẳng em kể của nàng một mách về tội nhát ma trong đêm giao thừa, choc cho con nhỏ Ngàn bù lu bù loa trong những giờ sấp qua năm mới.

Nhát và sợ nhưng Ngàn khoái nghe kể chuyện ma vì nó chưa thấy bao giờ. Câu tục ngữ «cợp Khánh Hòa, ma Bình Thuận» đã lỗi thời rồi mà sao không có chú ma nào của cái xứ mả tràn loạn từng dây đời dài đó biểu diễn cho nó coi, kéo mắt «uy tín» nhiều ma nhất nước. Một tâm hồn nhút nhát, run sợ trước từng con thằn lằn, con gián như Ngàn nhưng lại được lồng trong một thân thể rất là con trai. Nàng vẫn thích ngắm cái vẻ mặt nghinh nghinh của đứa em kẽ. Nó đàn ông quá đi. Cầm vuông chế giữa. Cao lớn lènh khèn. Miệng rộng, mắt to. Mũi nhăn tít khi cười. Con bé đi đâu là mang theo tiếng cười đến đó. May phuoc là bày giờ nó đã bỏ lối chào nhau du côn bằng cách đâm đá của mấy ông anh trong nhà truyền cho. Trái lại Ngàn lại kêu khoái cái vẻ nhô nhoi rất mực đàn bà của nàng. Nó thường than thở. «Ngồi nghe thầy H. giảng bốn chữ Công, Ngôn, Dung, Hạnh mà thấy mình chẳng trùng được chữ nào. Ngôn thi ăn to nói lớn. Công thi sò vào đâu hỏng tới đó. Dung thi giếng hệt con trai. Hạnh thi chẳng đầm thắm, nết na, có chuyện chi vui cứ toét miệng ra cười, giận ai thì xì xì mặt, không có nề nang ai hết. Trời ơi, Ngàn mê cái dáng thưốt tha của Chinh biết là bao nhiêu ?

Con bé làm nàng đỏ mặt. Tinh nòng quả hiếu tĩnh. Nàng không quen nói lớn cười to. Không quen chuyện trò với kẻ lạ. Bảy năm trung học của nàng bình thản lặng lờ như lá. Mộc chồi, xanh tươi, vàng héo rồi lia cành lúc nào không hay. Còn Ngân, bảy năm của nó rộn ràng như chim, ồn ào như thác, quanh co như đèo, xôn xao lăn như những viên đá cuội cung đầu nhau trên triền dốc. Tỉ như năm đệ Thất đậm chân thịnh thích kêu anh Trịnh phia ra một vở kịch cho đội em đi. Tỉ như năm đệ Lục về nắn nỉ anh Diên dàn cho tụi em hợp ca thử coi đúng chua, thầy kêu thứ năm này tống dợt ở rạp luôn. Tỉ như năm đệ Ngũ về kêu má bối cho tụi con mẩy cái đầu đê múa trong dịp lễ phát thưởng, Tỉ như năm đệ Tứ hì hục ôm giấy cứng, màu sơn, cọ lông vẽ trải trên nền nhà vừa hát, vừa quẹt, hùng dũng tuyên bố : «Tụi em chỉ sợ tờ bích báo bên A2 của mấy ông con trai tí ti thôi, còn thì chấp hết». Tỉ như năm đệ Tam, ba thấy cái áo đỏ của nó có đốm xanh, hỏi là gi, con nhỏ thưa khi sáng tụi con son cồng trường, bọn nó hắt sơn vào mặt nhau, con bị trúng một tí. Tỉ như năm đệ Nhị, về nhà ôm bánh tráng lên cho mấy tên bạn ở lại trường buổi trưa để dựng khán dài cho buổi lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng mà dung không cả bọn xin phép trường được tổ chức vì nhà trường đã bỏ quên. Năm cuối này chẳng biết con nhỏ còn trò gì nữa không. Mới nghe nó kể trong thư rằng «cuối năm có tổ chức đua xe đạp, nam nữ riêng cho tất cả trường, em thèm thi quá nhưng ba mà cứ la qua chừng oi, trái tim dễ ghét của em cứ mệt lại hoài. Chưa có ai xin để em liệng phứt cho rồi.»

Đó là Ngân, Ngân ngang tàng, bướng bỉnh nhưng dễ xúc động, yếu ớt tâm thần đã nhận ra một chỗ để tựa hồn nhau là cần thiết. Còn nàng, nàng mảnh khảnh, nhỏ nhoi nhưng có một tảng băng quanh quả tim nàng. Nàng cam chịu với những giây phút lẻ loi trong phòng nhỏ trên triền đồi, không sợ sệt, than van và chưa thấy cần đến một đóm lửa nào đó đốt tan nỗi cao ngạo trong cô đơn của nàng.

Chàng thanh niên ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng đóng kín. Sương phủ mờ người chàng và nàng cũng nhận rõ những vết xám nâu che gần hết tên chàng chỉ còn chừa lại hai chữ cuối P. và N. Nàng hỏi rất dịu dàng nhưng không kém phần trách móc : « Ông vào băng lối nào. Cổng tôi khóa rất kỹ. Tôi không thích những xâm nhập đột ngột như vậy. Chàng cũng dịu dàng không kém : «Tôi cũng biết vậy, cô giáo à. Nên lè ra tôi vào tận phòng đặt cái gói của gia đình cô nhò mang đến rồi về nhưng không dám. Cứ tưởng cô về sớm, ngồi chờ mãi, bây giờ là nửa đêm rồi đó cô ». Còn mưa giông bỗng chụp xuống bất ngờ. Nàng lúng túng đưa tay hứng những giọt mưa nhieu xuồng từ giàn hoa cải hương gần đó. Cuộc vui ngoài trời trên Viện chắc phải ngưng. Còn người khách cuối năm này, để ông ta băng mưa về trong giờ giới nghiêm như thế này cũng tội nhưng chẳng lẽ lại mời ông ta vào phòng trú mưa.

Chàng rút chiếc hộp khá to từ trong áo đưa nàng. Bàn tay nàng nghe nhom nhợp nước. Rít hơn nước mưa. Hình như là máu. Ánh mắt như một câu hỏi của nàng chạm phải cái ánh sắc, sáng sâu của đôi mắt nhỏ dài áo đã

phải chớp mấy cái. Chàng nói như một lời cáo lỗi : «Tôi bỏ chiếc hộp vào áo đê trờn qua khỏi hàng rào nhà cô cho đê theo lời chỉ dẫn của ông cảnh sát nhưng kẽm gai nhà cô dữ quá, quèo lòng ngực tôi đến rỉ máu, thấm qua chiếc hộp hy vọng trong đó không phải là mứt bánh đê cô khóc vất đi vì máu tôi. Cô không trách tôi chứ ? » Nàng ngồi phịch xuống cái ghế đá gần đó : « Tôi cảm ơn ông không hết nřa là. Nhưng tôi chưa mở ra bấy giờ đâu. Mai tôi về nhà rồi. Đê dành lúc xe ngang đoạn đường nắng lửa ở Tháp Chàm sẽ mở ra đê vui mà bót mệt. Mà cái ông cảnh sát nào lại xui dại như vậy ? » Đằng sau nàng, hình như chàng đang đốt một điếu thuốc. Và tiếng nói bắt đầu cất lên, trầm ấm như khói thuốc đầu đó đang lan dần tới con binh tóc dài trên lưng nàng : « Tôi đến đây vào lúc 8 giờ. Sương đã bắt đầu lờ mờ đầu dốc. Nhà cửa sao mà ở tít trên sườn đồi xa, sổ nhà đứt khoảng, kiém bắt chết. Cô giáo biết không ? Tôi đi ngược lên tận Đa Thiện, qua khói chợ Rau, vượt cả trường Nông Lâm Súc, ngang mấy dãy cư xá của các père, trường nřa đã đi thẳng tới Vallée D'amour nếu không gặp người cảnh binh đó. Ông ta có vẻ rành rẽ khi tôi hỏi thăm về ngôi nhà số 72 này : « Ngôi nhà nỗi tiếng nhất con đường Phù Đổng này đó chú » — « Nỗi tiếng về gì ? Đẹp ? Ma ? Tôi tệ ? Tân kỳ ? ». Ông Cảnh sát gần từng tiếng : « Một án mạng ! ông nghe chua, một án mạng không thủ phạm ». Khi nói đến sáu chữ không thủ phạm ông ta có vẻ đặc ý lắm. Đó là một điều hơi lạ. Chắc ông ta không hề đặt nặng vấn đề trai nghè nghiệp cõi cõi ». (Nàng hơi bối rối một chút, cái ông này kỳ chua).

Tiếng nói vẫn đều đặn rơi : «... Chuyện xảy ra lâu rồi. Khoảng 20 năm trước. Chuyện rất giản dị. Nhà này hồi đó của một bà đầm già. Sống bằng nghề buôn cầm thạch cho mấy bà me Pháp. Bà có gia đình ở Saigon nhưng lại gan dạ thích sống độc lập như cô giáo vậy đó (ghét thiệt, lại cái tiếng cười khinh thế ngạo vật đó nữa — Bộ thích thú lắm sao, khi trêu chọc người khác, hối ông). Con đường Phù Đổng hồi xưa bao giờ cũng có cảnh sát tuần hành ban đêm. Bà đầm bị giết bằng một cục đá bự đập vào ót ở ngay bậc thềm này. Số bạc mới mang từ nhà băng về chuẩn bị cho cuộc một hồi hương đã bị đoạt trọn. Người đầu tiên phát giác ra án mạng là viên cảnh sát thường đi tuần trên con đường này. Anh ta vẫn có lẽ hỏi giờ của chủ nhân đê lên giây đồng hồ cho đúng vào vòng thứ 8. Và bà già có lẽ bị giết giữa vòng thứ 7 và thứ 8. Xác còn ấm khi anh ta báo tin cho sở cảnh sát biết. Hôm ấy cũng gió lớn, mưa to như thế này đây nên mọi dấu chân dẫn đến nơi này đều bị xóa hết.

Với viên cảnh sát thuật lại cho tôi nghe thì điều khiến cho ông ta tức cười nhất là thanh tra Nguyễn Phan Tùng túc đến muộn đê lên được. Lâu nay ông vẫn tự hào là người giải mọi bài toán hốc hiem, mờ mịt nhất. Thế mà bây giờ án mạng xảy ra ngay một con đường vẫn có nhân viên của ông thường xuyên canh gác mà ông lại chịu bó tay. Nghe nói hồi đó nhà cửa cách nhau cả nửa cây số dài nên mọi kẻ lăng giềng cũng chẳng giúp được chút ánh sáng nhỏ nào. Báo chí thời đó làm òn với cái tit lớn «Thanh tra Nguyễn Phan Tùng hẹn sẽ từ chức nếu sáu tháng sau không tìm ra thủ phạm». Phan Tùng có cái ưu điểm nữa là giữ đúng lời hứa lăm. Quả nhiên, sáu tháng qua, ông ta từ chức thật. Mọi người dần dà lãng quên ông nhưng vụ án cũng vẫn

còn tiếng vang. Đến nỗi ngôi nhà này bỏ hoang một thời gian. Thiền hạ vừa sợ ma vừa sợ bị giết. Một vài gia đình đến rồi cũng bỏ đi một tuần sau. Họ kêu chịu không nổi vì tiếng gọi cửa xin được vào và than van lạnh lẽo. Chẳng thấy ai gan dạ ở một mình lại dám về khuya đến thế này như cô giáo. Cô đã nghe tiếng rên: « Hãy cho tôi vào » trong đêm nào chưa ?

Nàng phá lèn cười. Nhờ Nguyễn Văn Vĩnh nói, cười lên một tiếng, hết cả trang nghiêm. Chút sợ sệt ngỡ được chàng đem tôi đã ngập ngụi, sụt sùi. Nàng xoay nghiêng, liếc xéo gã thanh niên một cái ? « Cái đoạn kết của ông hơi giống cuốn « Đỉnh Gió Hú ». Tiếc là tôi đã xem cuốn đó rồi. Hay ông muốn trách khéo tôi để khách ngoài thèm mua gió như thế này. Chắc ông hiểu, việc đó ngoài khả năng của tôi. Hơn nữa, đâu sao cũng cảm ơn ông nhiều về cái hộp này. Nhưng tôi phải đi ngủ bây giờ. Ngày mai còn phải ra bến xe sớm và ngồi cả ngày trời trên xe ». Ánh mắt sắc bén của nàng bỗng gãy sụp khi chạm phải cái nhìn đâm đàm, hiền dịu, bát ngát bao dung, như thứ tha không trách phiền những ý nghĩ tệ mà nàng gán cho người trẻ tuổi. Tiếng chàng bỗng mềm xuống như một gốc hòn nàng cũng đã tan chảy một chút băng lạnh :

« Chưa là đoạn kết đâu, cô giáo. Tôi bỏ mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi để hỏi cô cái này. Cô đọc sách nhiều, chắc đã xem một bài văn Nhật viết về cái giống Kaffa. Tôi thích cái ý tưởng thần tiên cho rằng những hồn ma của giống đó muốn sống lại chỉ việc tự tử hay nhờ ai giết. Chết lần thứ hai có nghĩa là về trần gian. Tôi tin cái giống người của mình cũng hệt như vậy. Sở dĩ ta không thấy hồn ma nào sống lại vì họ chè đòi sống đó có giáo hu. Sau một cuộc thay đổi từ sống sang chết họ đã khôn ra nên giữa hai lối họ chọn lối thứ hai, xoay lưng cách mặt không về dương gian. Lại có những hồn ma lăng mạn còn luyến tiếc ít nhiều đòi sống — Cái ngu xuẩn cù của mình — nên thỉnh thoảng vẫn về thăm. Và nếu đó là một hồn ma sát nhân về thăm lại nơi mình phạm tội thì phải nói là cực kỳ lăng mạn. Chính ông cảnh sát cũng tán thành ý kiến đó của tôi. Phải nói là nhiệt liệt tán thành mới đúng. Tôi chưa nói chuyện với ông cảnh sát nào để thương như vậy. Nên lúc chia tay tôi định bắt tay thật chặt ông ta nhưng ông đã khoát tay, xoay lui rồi cái áo choàng đen đó phát phor lắn tan trong sương mù như một mảnh bướm khổng lồ. Sương mù thường gây cho ta cái ảo giác. Cũng như lúc cô về, ngỡ như cô không phải tiên thi cũng là ma (Nàng xoay chuỗi để khói bối rời. Ủ, tôi không sợ ma nhưng tôi sợ người sống. Ông mà cứ tiếp tục trêu ghẹo và tán nhảm tôi như vậy hoài tôi sẽ chui vào phòng trốn cho xem). Cô giáo nè, sao tôi nghĩ cái ông cảnh sát nói chuyện với tôi cũng là cái ông cảnh sát cách đây 20 năm gác con đường này. Cô đồng ý không ?

Cả thủ phạm vụ án cũng là ông đó. Và đêm nay, có lẽ các hồn ma đó nỗi tính lăng mạn lên nên lần mò lại chốn phạm trường. Có thể như vậy không cô giáo ? »

Nàng che miệng ngáp và bức dọc nói : « Nếu có quyền đặt giả thuyết, tai sao tôi lại không biết nghỉ các hồn ma sát nhân lăng mạn gì đó là ông. Tôi cũng có quyền nghỉ rằng câu chuyện đó hoàn toàn do ông tưởng tượng. Tiếng cười sắc lạnh rất gần sau ót nàng : « Năm đó bà đầm già cũng bị giết

(xem tiếp trang 61)



VỀ SOI BÓNG MÌNH

trầm thị dẽ thương

Tôi đón bức hình từ tay An và đặt vào giữa vỏ, chờ lúc cô giáo quay lén băng, tôi mới bắt đầu xem. An lặng lẽ nhìn tôi, từ ngày An tâm sự rằng có anh chàng beau guai, mỗi ngày lهو dleo theo sau. An trở nên làm dáng và hay e thẹn.

Tôi thương An, chúng tôi thân nhau như ruột thịt, có gì đều tâm sự cho nhau nghe. An thường nói về « chàng của nó » với tôi. Mỗi lần như thế, mắt An sáng rực vẻ tin tưởng, má An hồng màu hạnh phúc và tim An thi chất chứa những ước mơ sáng ngời. Tôi thường ngồi im lặng nghe An kể chuyện, lúc nào An cũng mở đầu bằng câu « Lũy của tao » và tôi thấy trở nên quen thuộc với người bạn trai thân thiết của An, dù rằng tôi không hề biết mặt, chưa một lần gặp nhau.

Nhin vào bức ảnh nhỏ với lời ký tặng nồng nàn hương hạnh phúc tôi nghe như tay run, đầu váng vất và mắt hoa lên, An nhìn tôi và hỏi dồn :

— Uyên làm sao vậy, bộ trung gió hở ?

Tôi ngồi im để lấy lại tự chủ rồi lắc đầu :

— À không, tự nhiên Uyên hơi mệt, nhưng mà chỉ một chút thôi chứ không sao.

An nhìn tôi đôi mắt nồng ấm những thương yêu, tay An ấm cúng trong tay tôi lạnh giá. Tôi muốn ra khỏi lớp về nhà và khóc một mình cho thật hả hê nỗi đau xót.

An vẫn vô tình không biết trong tôi vừa có một chấn động nhứt buốt, xót đau. Nhìn vào mắt An, tôi cơ hồ như thấy giữa hai đứa bắt đầu có một hố sâu ngàn cách. Tôi căn chặt môi giữa hai hàm răng, lòng tôi gào thét.

sóng gió mà mặt tôi vẫn lạnh lùng. Hồn tôi tan vỡ mà tay chân tôi không run rẩy.

Tôi muốn kêu, muốn nói, muốn bày tỏ, nhưng tôi sợ rằng « tiếng lòng gọi mãi chẳng ai nghe » nên tôi muốn lui về với riêng tâm hồn mình, tôi muốn lùi vào một góc tối để mặc cho nước mắt trót má, mặn môi.

Phương, Phương, tiếng kêu, âm thanh vang mãi trong tim tôi, tôi ghét tên Phương lả, và tự dung tôi thấy mình vò lý.

Phương ở trọ nhà tôi, nhưng đâu có nghĩa là tôi yêu chàng. Tôi tự bảo với mình, tôi có gì đâu mà tôi phải khổ. Ủ mà đã có gì với nhau đâu, khóc mà làm gi, buồn mà làm gi.

Buổi chiều, tôi nằm trong phòng, không bước chân ra ngoài, từ khung cửa sổ nhỏ, tôi thấy chiều đang xuống dần, chậm chạp buồn rầu và im lặng.

Trong tôi, nỗi sầu muộn đã kết tinh thành trái đắng, và tôi tưởng như trong tim có một vết thương đau đớn lắm. Tôi áp sát má vào nền vải gói trắng, nước mắt lại trào ra. Tôi không có em gái, chị gái để mà cảm sự, tôi không có đối tượng để giải tỏa nỗi lòng. Chẳng lẽ tôi lại khóc với mẹ tôi hay vào trường mà thú nhận với An. Tôi nhủ với lòng sẽ không bao giờ làm như thế, tôi không muốn làm An mất lòng tin, tôi thương An, tôi sợ phải thấy An bước hụt hẫng như tôi đang bước. Tôi muốn tránh cho An tất cả. Như thế mặc nhiên tôi đưa tay ra ôm trọn đau đớn vào hồn. Tôi không có ai để gần gũi nên tôi khóc một mình với chiếc khăn ấm, với mặt gói êm, và tôi thử thỉ cảm sự với khoảng không gian đen thẳm của đêm tối được giới hạn bởi bốn bức tường trắng lạnh lùng.

Chàng đến nhà tôi vào một buổi tối, hôm đó trời buồn và có mưa nhỏ. Căn nhà rộng rãi chỉ có mình tôi và chị bếp, tiếng chuông cửa reo lên rộn rã. Tôi ra mở cổng, mời chàng vào trong, dưới ánh đèn màu vàng nhạt, tôi thoáng thấy ở chàng vẻ kiêu ngạo của một viên dũng tướng thời xưa, giữa gian nhà trống trải, trong một đêm mưa, chàng đến làm cho tôi bắt đầu cảm nhận thấy những tình cảm lạ như đang len lỏi đến trong tâm hồn.

Ba mẹ tôi rất bắng lòng vì chàng không như những người ở trọ trước kia, dơ dáy, bừa bãi lại không có giờ giấc đi về. Chàng ngắn nắp và sạch sẽ, đi về có những giờ khắc nhất định. Tôi thấy gần gũi với chàng, dù rất ít khi chúng tôi trao đổi với nhau một câu chuyện hoặc một nụ cười.

Nhiều lần, tôi biết mình đã lị lùng rồi bởi vì tâm hồn tôi không còn đơn sơ, nhẹ nhàng như ngày trước, tôi hay buồn và khóc vu vơ. Tôi biết mơ biết mộng và đêm ngủ như nghe thấy những tiếng thở dài tự tâm hồn bé bỏng.

Tuy nhiên tôi vẫn tự nhủ lòng rằng tôi không yêu, tôi chưa yêu. Tôi nghĩ rằng tình yêu không đến đơn giản như tôi tưởng. Chắc rằng nó phải phức tạp và khó hiểu. Những lúc không tự chủ được tôi bám víu vào An, tôi nói với An rằng tôi đang buồn, đang cô đơn, đang ở trạng thái hoang mang lo sợ.

An nghe và im lặng. Rồi An đến nhà với tôi, hai đứa quần quýt nhau. Nhưng tôi nghĩ mà oán trách đáng tối cao. Sao những lần An tới không bao

giờ họ gặp nhau, phải những lúc đó — tôi ao ước — An và Phương gặp nhau, giới thiệu nhau chắc tôi sẽ dễ dàng đẩy Phương ra khỏi tâm hồn. Böyle giờ, tôi cảm sợ và thấy rằng tình yêu đã lở về trong hồn.

Tôi muốn gào với đêm đen, tôi muốn đối diện với thực tế để được che chở vuốt ve, thực sự tôi là kẻ thất bại, ôm vết thương và gục khóc với bóng minh.

Buổi sáng, lúc trở dậy, nhìn vào trong gương, tôi thấy mặt mình xa lạ, như khi thức dậy tôi không nhìn thấy tôi mà chỉ thấy một gương mặt hốc hác, đôi con mắt mọng đỗ quầng thâm. Tôi ngồi trước gương nhìn bóng mình mà rung rung chua xót, tôi bây giờ xa lạ quá với tôi của ngày hôm qua, hôm kia. Tôi bây giờ, với tâm hồn sóng gió không yên lặng như ngày xưa.

Ngồi cô đơn ở phòng ăn tôi nhấm nháp từng mẩu bánh mì nhỏ, tôi thấy ngán mùi trắng béo của cốc sữa trước mặt. Đang để tâm hồn phiêu du, tôi chợt thấy chàng hiện ra trước mặt, với giọng ấm áp :

— Hôm nay Uyên đi học trễ quá, tôi trông Uyên hơi xanh, chắc là mới ốm xong.

Tôi phác một nụ cười gượng gạo :

— Cám ơn anh, hôm nay Uyên vắng giáo sư hai giờ đầu, có lẽ hôm qua thức hơi khuya nên giờ mệt một chút.

Chàng lặng lẽ mỉm cười và lui ra ngoài. Tôi nghe tiếng giày xa dần rời tiếng máy xe vang vọng. Chàng đó, vừa xuất hiện trước mặt tôi, chàng gần mà sao giờ xa vời xa vô cùng, tôi thấy tôi bé nhỏ và cô đơn quá đỗi.

Khi tôi đến lớp, lớp vắng lặng chỉ rải rác vài đứa bạn không thân, An cũng chưa vào. Tôi ngồi áp má xuống mặt bàn mát lạnh mà rung rung buồn. Tự nhiên nhớ đến bài nhạc nghe hôm nào với câu : « Anh về hãy về đi, ta phiêu du một đời, hương trầm có còn đây, ta thấp nốt chiều nay, xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây... Thôi chờ những rặng đồng đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như ruộng lúa bỏ hoang, người về soi bóng minh giữa tương trắng lặng cảm. »

Tôi muốn úa nước mắt thi nghe tiếng An nhỏ nhẹ bên tôi :

— Uyên làm sao thế, bộ Uyên ốm à ? Trông Uyên xanh ghê. An xuống phòng y tế lấy thuốc cho Uyên nghe.

Tôi nghẹn ngào lắc đầu. Trong thâm tâm tự nghĩ, sao An và Phương có lời hỏi thăm giống nhau, thế nên sự hòa hợp giữa hai tâm hồn là chuyện hẳn nhiên. Ý nghĩ này làm cho tôi tủi thân. An đặt tay trên vai tôi, giọng An dịu dàng.

— Uyên à, An có chuyện này muốn nói với Uyên, mình ra sân sau nói chuyện nghe Uyên.

Tôi lặng lẽ gật đầu. An nắm tay tôi và cùng nhau bước đi trên dãy hành lang rộng vắng lặng. Ngồi dưới hàng cây dạ său xanh ngắt, An kề cho tôi nghe chuyện của An, giọng nhẹ nhàng An nói :

— Uyên nè, hời sáng nay, lúc nãy đó, An đến trường sớm thi chọt nhớ
nghỉ hai giờ toán, chưa biết làm gì thì An thấy Phượng tới, Phượng rủ An
đi ăn quà sáng. An nhận lời và đi với Phượng đến tiệm ăn nhỏ ở góc đường,
tiệm ăn mà tựi mình thường đến mỗi lần có giờ trống đó Uyên. Tình cờ,
Phượng thấy hình hai đứa mình chụp chung ở sân trường, Phượng nói cho
An nghe rằng Phượng trọ ở nhà Uyên. Điều này làm cho An ngạc nhiên quá
Uyên à, vì chưa bao giờ Uyên kể cho An nghe về chuyện Phượng ở trọ, dù
An đã cho Uyên xem hình. Sao vậy hở Uyên, thế là Uyên biết mặt Phượng
rồi nhỉ ? Uyên thấy Phượng thế nào ?

Tôi im lặng một lát rồi trả lời :

— Phượng đẹp lắm, An với Phượng thân nhau Uyên mừng.

An nhìn vào mắt tôi giọng An chọt buồn.

— Bùa nay có lẽ Uyên mệt, nên thôi mình không nói chuyện này nữa
Mà Uyên à, An quên nói cho Uyên nghe rằng Phượng sắp đi xa đó Uyên.

Tôi giựt mình sững sốt. An nắm tay tôi, giọng An run run :

— Uyên sao vậy. An cảm thấy lo sợ điều gì đó vẫn vơ Uyên à. Phượng
sắp lên Đà Lạt và sẽ dạy ở đó.

Tôi im lặng. Vậy là xong một câu chuyện phúc tạp. An còn gì tôi còn
gi, chúng tôi nhỏ bé và yếu đuối. Tôi thương An nhưng có lẽ không bao giờ
An hiểu được tôi. Tự dung một giọt nước mắt của tôi rơi xuống tay An. An
nhìn tôi, tôi thấy mắt An mất hết vẻ tinh anh. Chúng tôi ngồi dưới bóng đa
sầu, cây nở hoa vàng và hoa rói ngập sàn, tôi muốn nâng từng cánh hoa để
viết tên Phượng tên An cạnh nhau, để mà tự túc thân cho mình. An kẽm đứng
lên quay vào lớp, bóng An nhỏ bé ở cuối hành lang lạnh vắng, tôi cúi đầu nhặt
một bông hoa vừa rói trên vạt áo. Những cánh hoa vàng thơm mùi kẹo ngọt
và bé nhỏ mỏng manh, tôi đưa cánh hoa lên môi và miên man nghĩ thầm
cánh hoa này sẽ tượng trưng cho An bé bỏng. Tôi muốn chạy về lớp ngồi
cạnh An, tôi sẽ nhìn vào mắt An để soi bóng mình và chúng tôi sẽ trở lại
với tâm hồn bình dị trong sáng ngày xưa. Nhưng tôi không đủ can đảm bước
đi. Bóng An đã khuất trong lớp học, tôi chọt rung rung khi nghĩ đến một
người, một người tình mộng sắp xa vời.

Buổi trưa, khi về học, tôi đọc phong thư của Phượng để lại từ già.
Giọng văn nhẹ nhàng và bình dị như lời nói, tôi ở trong phòng một buổi. Vô
lý khi tự dung tôi lại hành hạ tâm hồn mình. Tôi đã có gì đâu với người, tôi
chưa hề hở môi chuyện lòng của tôi và bây giờ người đang lèn đênh trên
tầng mây cao thẳm để về với miền cao nguyên giá rét.

Tôi cảm nghe một giọt nước mắt nào từ trái tim nhỏ đang ngâm uất tâm
hồn. Cuối cùng, quay mắt về phía nào tôi cũng thấy đang hụt hẫng, nhưng là
những bước hụt hẫng cuối cùng của một cuộc tình, vì người tình mộng trưởng,
người tình xa vời của tôi đã thật sự bay cao. Tôi muốn nhìn vào mắt
An để khóc và nói với An rằng. «Cuối cùng, sự ra đi nào, Uyên thấy, rồi
cũng chấp nhận rất nhiều thiệt thòi cho người đi, người ở lại và cả người
không tham thiết, như sự ra đi của Phượng tuy tình cờ đã giải quyết được
một chuyện hết sức khó khăn mà chỉ mình Uyên biết, nhưng cũng đem lại
cho An và cho Phượng sự thương nhớ, nhưng với riêng Uyên đó là sự
xót xa cả một thời mười bảy tuổi».

Tôi nghe thấy rằng, hình như mắt tôi vừa uất nghẹn ngào. Tôi khóc.



tự truyện DUYÊN ANH

Tôi đã xem đua thuyền, xem bơi trôi... Buổi trưa, một mình tôi leo
lên gác, ra sân thượng chơi. Tôi không biết phía dưới sân thượng có
người ta ở. Một ái quái, tôi đã đai bùa. Chốc lát, tôi nghe thấy tiếng
đèn ào dưới nhà. Tôi trổ vào, đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống. Một
người đàn ông tay chỉ lên gác, miệng chửi thô lỗ. Ông ta nhất định đòi
lên gác «đập vỡ mặt đúra nào đai xuống vại nước» của nhà ông. Tôi bắt
đầu run sợ. Bác Bằng níu chặt ông ta, ghim chân ông ta. Mẹ tôi chạy vội
lên, đứng trước mặt tôi. Mẹ tôi bằng lòng đèn tiền cá nước lần cái vại
sanh. Ông hàng xóm nhà bác Bằng không chịu. Ông ta chỉ muốn đánh tôi.
Mọi việc rồi cũng xong xuôi. Buổi chiều, mẹ tôi đưa anh em tôi về, thay
vì ngủ lại một đêm. Tôi ngồi trên xe tay, suy nghĩ lời dạy của chú
Phượng nhón và của bố tôi. Và trong lòng tôi nhóm dậy một tia lửa
quán hòn. Tôi ghét cay ghét đắng những kẻ cậy khỏe. Họ thiếu đó
lượng với tôi, một thằng bé gầy còm, yếu đuối. Nhịn nhục những kẻ
hung bạo có phải là một hành động can đảm ? Tôi muốn hỏi bố tôi
câu đó. Nhưng tôi biết bố tôi sẽ trả lời tôi bằng câu thành ngữ «Tránh voi
chẳng hổ mặt nào» ! Tôi nhớ chú Phượng nhón, nhớ công việc của một
hiệp sĩ là trừ gian diệt bạo. Tại sao cuộc đời có tướng cướp ? Chắc gì
tất cả các tướng cướp đều vô học ? Thắc mắc này lớn vở ở đầu óc tôi trên
dường về huynh ly. Về tối noi, nó tiêu tan vì cậu Dzực bảo bố tôi vào huyện
hầu quan từ trưa, có lẽ, từ lúc tôi vò tinh đái xuống vại nước của người đàn
ông vú phu. Mẹ tôi khóc. Cậu Dzực an ủi mẹ tôi đủ điều. Chập tối bố tôi về,
đang dấp thiểu não. Ông gom hết tiền mặt, chút ít nữ trang của mẹ tôi đem
về huyện nộp quan lớn Phạm Gia Đinh. Bố tôi thản nhiên không than vãn,
không căm nhẫn. Ông nhẹ nhàng gõ bài thơ Khai bút, gấp nhỏ, cất đi. Và,
dù lúc đó mẹ tôi chưa nguôi tiếng khóc tiếc của, bố tôi vẫn bắc ghế giữa
sàn, tay đan miếng ca vong cõi thương nhớ viễn phuong. Còn tôi, tôi mơ
liệu hiệp sĩ trổ mái ngói, phóng mũi dao nhọn xuống bàn quan huyện Phạm
Gia Đinh với bức thư báo tử.

Một thằng bé không được tham dự những cuộc chơi với những thằng bé bằng tuổi nó thì nó buồn lắm, nó mơ mộng và thơ thẩn như một thi sĩ. Tôi đã mộng mơ làm hiệp sĩ và thơ thẩn trên những bờ ruộng cánh đồng sau phố huyện. Những buổi sáng mặt trời dậy muộn, nhìn về phía Kiến An, tôi thấy dãy núi nằm dài giống con voi phủ phục. Đó là núi Voi. Trong sương mù, hàng chục chiếc xe tay nối đuôi nhau chạy qua Ninh Giang, tôi tưởng những bước chân phu xe và bánh xe chạy, quay lơ lửng giữa bầu trời đặc. Cảnh đẹp của riêng tôi chẳng chịu cùng tôi quyến luyến mãi. Một vụ cướp hàng, giết người, phá xe đã xảy ra gần bến đò Ninh Giang, thuộc huyện Phụ Dực, mở đầu cho những vụ đánh cướp và cho những hình phạt tàn bạo từ tháng giêng năm sau, năm Ất Dậu. Ăn Tết xong, bỗng nhiên thóc cao gạo kém lá thường. Trộm cướp nồi lèn như rươi. Mỗi sáng, tuần định dẫn lên huyện vài chục tên trộm cướp. Thoạt tiên, quan huyện Phạm Gia Đĩnh bắt hai người, tuần định dùng cây tre đục dài, đánh đập tội nhân. Tôi nhân in hệt miếng sắt nung đỏ đặt trên cái đe. Và hai người đánh là hai ông thợ rèn. Tôi nhân kêu thét hãi hùng. Tôi nhân say đòn đáy ỉa cả ra quần mà không hề biết. Nhiều đứa trẻ trèo lên những cây gáo bên đường, xem quan huyện chứng kiến tuần định đánh tội nhân. Tôi thì tội sợ hãi. Tiếng kêu xin tha, tiếng kêu đau khổ bay qua bức tường gạch dày khiến tôi nhớ lại cảnh xử trảm ở pháp trường trong truyện kiếm hiệp. Tôi vứt mõ vai trò người hiệp sĩ đơn thương độc mã lao vào pháp trường vung gươm chém hết dao phủ và giải thoát tội nhân.

Kê phạm pháp càng ngày càng đông. Tuần định, lính lệ đánh đập từ sáng sớm tối tối mịt vẫn không xuể. Và nhà giam chật chỗ. Cả ngày, phố huyện bị nghe những tiếng thét rợn người. Một ông lục sự xin quan huyện xét lại hình phạt, bị quan huyện đe ra, sai lính lệ nhét phân của tội nhân đầy miệng, bắt ông lục sự nuốt trảng. Quan huyện bầy thêm hình phạt mới. Là cắt gân tội nhân. Ông xếp nhà thương bỏ công việc phát thuốc, tiêm thuốc cho bệnh nhân, ngày ngày, tới cổng huyện theo lệnh quan. Tôi nhân bị trói tay vào cây gáo, sát cổng huyện. Hai tên lính lệ giữ chặt để tội nhân hết dây徇. Ông xếp nhà thương lấy con dao thật sắc, cắt gân ở trên gót tội nhân và hứng máu chảy vào cái «xô». Tôi nhân rú kêu như con lợn bị chọc huyết. Tên lính lệ khác đập đá tội nhân, đe dọa còn rú sẽ bị cắt nốt gân hòn chàn trái. Nhưng tội nhân vẫn rú thét kinh hoàng. Dân phố huyện chỉ dám xem cắt gân một lần. Họ bỏ về hết. Trẻ con bịt tai, nhắm mắt cút dần. Thân nhân của tội nhân không dám bén mảng. Họ chờ chồng, cha, anh của họ xa hàng cây số. Cắt gân một tội nhân xong, ông xếp nhà thương dùng bông thấm «canh kí dốt» đắp lên chỗ bị cắt và băng lại. Tôi nhân rú lăn cuối và thiếp đi. Người ta cởi trói tội nhân để trói tội nhân khác. Tôi nhân đã chịu hình phạt bị lôi ra một chỗ. Ở đó, khi ông ta tỉnh, ông ta lẩn lòi, rên xiết, quằn quại. Cắt gân tội nhân là tội nhân phải bỏ nghề trộm cướp và huyện khỏi mất công nuôi tú. Mỗi ngày, ít nhất, ông xếp nhà thương cắt gân chừng hai mươi tội nhân. Đến tối mịt, quan huyện ra lệnh phong thích tội nhân, mặc họ lết trên đường đá răm tìm về làng. Thân nhân họ chờ họ, chờ họ bằng cáng hay cồng họ. Tôi đã nhìn những người bị cắt gân vừa bò lết vừa rên xiết trên đường. Phố huyện khi lên đèn, buồn thiu và cô quạnh. Nhà nhà đóng hết cửa liếp. Lúc đó, phố huyện cơ hồ bãi tha ma.

Và những người chịu hình phạt của quan huyện Phạm Gia Đĩnh cơ hồ ma quỷ kéo nhau đi dự một bữa tiệc đầu lâu !

Không còn gì rùng rợn và thảm não hơn cảnh tượng này. Cứ thế mà tiếp tục, quan huyện Phạm Gia Đĩnh đã bắt ông xếp nhà thương cắt gân hàng chục người, mỗi ngày. Ông xếp nhà thương bị dọa «mất gân» nếu không chịu cưa lưỡi dao sâu hơn vào gót tội nhân. Quan huyện rất bằng lòng hình phạt cắt gân, hình phạt khiến kẻ chịu đựng kêu rú, quằn quại và tàn phế suốt đời. Và thân nhân của những kẻ chịu đựng hình phạt đã khóc cạn nước mắt. Tại sao người ta phải ăn trộm, ăn cướp ? Theo bố tôi thì tại người ta dốt chữ. Bấy giờ, nếu tôi hỏi tại sao người ta dốt chữ, bố tôi sẽ trả lời tại người ta lười học. Trẻ con không có quyền đặt những câu hỏi hoặc chẳng bao giờ nó được thỏa mãn những câu hỏi của nó. Tôi không mấy tin những người bị cắt gân trước cửa nhà tôi là những người lười biếng. Nhưng tại sao họ trở thành tướng cướp, tôi chưa đủ trí khôn tìm hiểu. Chỉ biết tôi không thích ai bị cắt gân, tôi thương hại những người bị cắt gân, tôi ghét quan huyện. Và tôi mơ làm hiệp sĩ, nửa đêm rõ ngó dinh quan huyện, ném xuống một lưỡi dao nhọn đinh kèm bức thư đòi mạng.

bốn

Huyện ly đã biến mất cái vẻ cô quạnh nhưng èm đềm. Không còn hàng đậu bìm cho hoàng hôn ghé đậu khoảnh khắc. Không còn tiếng chim cuối gọi nỗi buồn về. Bây giờ chỉ có tiếng kêu đau đớn, tiếng khóc nỗi nè của tội nhân. Bây giờ chỉ có nỗi sợ hãi. Và nỗi sợ hãi bắt đầu bằng xác chết của hai mẹ con người ăn mày trong quán chợ huyện. Người ta đã chết đói. Năm nay, tháng chạp kéo dài sang tháng hai. Trời lạnh vò cùng. Lạnh và đói. Nhiều gia đình phố huyện đã ăn cơm một bữa hoặc ăn cơm độn ngô, độn sắn, độn khoai. Vụ chiêm chưa tới. Lúa mới có đồng đồng thôi. Sớm nhất cũng tháng tư lúa mới chín vàng. Thế mà đã chết đói. Mỗi sáng, người phu quét dọn chợ huyện đều phát giác vài xác chết. Ở chợ Hạt, chợ Lày, xác chết nhiều hơn. Tin chết đói loan truyền. Rồi trở thành một tin quen thuộc. Vào những ngày ... chết đói, dân làng ông lục sự bị quan huyện bắt nuốt phân (1) xếp hàng nối đuôi nhau lên huyện. Dẫn đầu là một thanh niên mặc áo phúc, đeo kính trắng. Người thanh niên mặt mày giận dữ, nắm chặt nắm tay thành trái đấm, dơ cao hét lớn :

— «Đả đảo Phạm Gia Đĩnh !»

Dân làng ông đồng thanh hô :

— «Đả đảo !»

Người thanh niên hô tiếp :

— «Đả đảo ăn tiền !»

Dân làng ông hô theo :

— «Đả đảo !»

Cuộc tuần hành chung quanh phố huyện và chỉ hô hai khẩu hiệu. Lần

(1) Tác giả quên tên làng này, chỉ nhớ ở gần ngã tư Môi, làng của ông Tư Mi, một người thân Nhật.

đầu tiên tôi được nghe động từ *đả đảo*. Sau đó, đám đông đứng trước cồng huyên, chỏ tay vào trong dinh chửi bới quan huyện đủ lời. Linh lệ đóng cồng huyên. Người thanh niên bắt mổ. Ông ta rút khẩu súng lục bắn chỉ thiên bá phát. Và dỗng dạc hỏi tên linh canh cồng :

- Phạm Gia Đĩnh đâu ?
- Bầm quan lớn, quan lớn... .
- Người thanh niên đậm chân :
- Tôi không phải là quan lớn. Đả đảo quan lớn !
- Tên linh run rẩy thưa :
- Bầm ông, quan lớn đánh xe với quan lớn bà đi từ sớm.
- Đì đâu ?
- Bầm con không biết.

Bố con tôi đứng xem. Bố tôi bắc ghế cho tôi đứng cao, nhìn rõ. Nhà tôi xé cồng huyên nên chuyện gì xảy ra trước cồng huyên, tôi đều được chứng kiến. Bố tôi nói :

- Tư Mi oai quá !
- Tôi hỏi :
- Tư Mi là ai hở, bố ?
- Bố tôi đáp :
- Là anh chàng bắn súng, đả đảo Phạm Gia Đĩnh.
- Đả đảo là gì ?
- Là không cho làm quan nữa, đòi bắt quan huyện xử tội.
- Bố tôi nói :
- Phải cắt gân nó.

- Ông thở dài :
- Nhưng nó trốn mất rồi !

Quan huyện đã trốn mất rồi. Tôi không được xem ông Tư Mi cắt gân ông Phạm Gia Đĩnh. Dưới mắt tôi, lúc này, ông Tư Mi là một hiệp sĩ trừ gian diệt bạo. Ông dám vào tận hang cọp, coi thường quan huyện. Ông dám «đả đảo» quan huyện, «đả đảo» một người ăn tiền, ăn tiền của cả bố mẹ tôi. Ông Tư Mi, nhân vật tiêu thuyết kiếm hiệp có thật. Ông Tư Mi, hình ảnh rực rỡ và xứng đáng cho tôi chiêm ngưỡng. Tôi sung sướng thấy ông Tư Mi ngồi nghê đứng trước huyên đường. Dân làng ông tuân lệnh ông rầm rắp. Họ «đả đảo ăn tiền», «đả đảo Phạm Gia Đĩnh» đến trưa thì kéo nhau về làng. Hiệp sĩ Tư Mi đã rờ mái ngói, phóng xuống bàn quan huyện Phạm Gia Đĩnh một lưỡi dao sáng ngời kèm một bức thư báo tử : «Súc sinh, hôm nay ta tha chết cho mi, hẹn khi khác sẽ tới cắt đầu mi!» Và hiệp sĩ Tư Mi buông chuỗi cười khinh mạn, tung mình trong đêm tối. Tôi gấp trang sách lại. Hình như thế. Đường như thế. Cơ hồ thế. Tôi chờ đợi gặp hiệp sĩ Tư Mi ở chương sách tới, chương sách tả hiệp sĩ Tư Mi giữ lời hứa, cắt gân Phạm Gia Đĩnh.

Buổi chiều, cả huyên hay tin ông Tư Mi từ Hải Phòng về đòi bắt quan huyện Phạm Gia Đĩnh và quan huyện sợ hãi trốn lủi. Những tội nhân bị đánh đập, bị cắt gân hoặc chổng nặng hoặc nhở thân nhân cảng lên huyên, đứng trước cồng huyên nguyên rủa Phạm Gia Đĩnh tàn tệ và đòi báo thù. Huyên đường vắng hoe, im lặng. Huyên mất quan như rắn mất đầu. Ngay tối hôm đó, lão bếp ra nhà tôi, xin trả lại bố tôi khoản tiền nhỏ. Bố tôi cười, không

lấy lại. Lão bếp nhất định trả. Lão ném tiền và chạy. Huyện mất quan nhưng người ta vẫn tiếp tục chết đói. Ít hôm sau, xảy ra cuộc đảo chính Nhật. Và huyện Phụ Dực có quan mới. Và chết đói khủng khiếp hơn. Chết đòng. Chết chợ. Chết bờ. Chết bụi. Chết chôn bằng cánh cửa ghép thành áo quan. Chết chôn bó chiếu. Chết hết chiếu bó xác. Chôn mẹ hôm trước, hôm sau lăn ra chết. Ngô khoai đã hết. Ngô khoai khô cũng đã hết luôn. Mùa lúa còn lâu. Giờ mới chỉ tháng ba. Không còn cây chuối nào sống sót. Người ta đào cùi chuối ăn cầm hơi, hy vọng vụ lúa chiêm. Trường huyên đóng cửa. Tôi rất mừng. Những đứa trẻ phố huyên hay bắt nạt tôi, có đứa đã chết đói, có đứa đòi lẩn ngồi co ro một chỗ, hết thích đuổi tôi đánh đấm. Đường phố nhanh nhảm người chết và người sắp chết. Chợ họp thưa thớt. Nạn vồ cướp bánh trái diễn ra đều đặn. Người ta công khai đánh chết kẻ cướp giữa chợ, pháp luật không truy tố. Kẻ già cả không đủ sức vồ bánh trái thì bắt cháy trên tóc xác chết mà nhấm nháp. Mọi năm, đầu tháng tư, thợ gặt mới từ các nơi kéo đến Phụ Dực. Năm nay, họ kéo đến từ tháng ba, đem theo cả vợ con. Không ai chửa họ. Không ai có cơm nuôi họ, nhờ giúp việc vặt chờ ngày lúa chín. Họ đói, lăn ra chết nơi đất khách quê người. Chết không một nắm mồ. Họ chết đói và chẳng hiểu tại sao, do đâu mình chết đói.

Cửa hàng bán bánh kẹo của bố tôi đóng cửa. Gia đình tôi cũng sợ chết đói nên phải bóp bụng sáng bữa cháo, trưa bữa cơm. Bố tôi không còn bắc ghế ngồi ôm đàn hát những lời thương nhớ Nam kỳ. Ông có ý định đem gia đình về thị xã. Một hôm lên tỉnh về, ông tả cảnh chết đói ở tinh, ở chân cầu Bo, ở dọc đường số 10 thì ông hết muốn đi đâu. Ông thở dài sùn sụt và bắt nhịn thèm bữa cháo. Bố tôi đi tìm đất sống mới. Ông xuống huyên Tiền Hải thăm thú vài hôm và ông khoe rằng đó là thiên đường của dân Thái Bình, nơi rất ít người chết đói. Nhưng Tiền Hải xa quá, bố tôi ngần ngại. Gia đình tôi bám lấy đất Phụ Dực, sống chờ thời. Và tôi «được» ở trong cái địa ngục trần gian, cái địa ngục người trói người đánh người dập xương, nát thịt; người cắt gân người phợt máu đau thương; người đói rét chết thảm khắp chốn. Có làng chết hết. Ông già, bà cả, trẻ con theo nhau chết. Chết chẳng ai chôn. Xác chết trương phình, rửa ra, dày ròn nằm phơi dưới nắng tháng ba. Tôi nghĩ tôi hiệp sĩ Tư Mi. Tại sao ông Tư Mi đủ oai quyền «đả đảo Phạm Gia Đĩnh» mà không đủ thóc gạo cứu đói dân huyên Phụ Dực? Tại sao Nhật đảo chính Tày dân huyên Phụ Dực lại chết đói? Tôi muốn hỏi bố tôi hai điều này. Song tôi chắc bố tôi sẽ trả lời bằng cái xưa tay. Đành thôi. Giá có chú Phương nhớn nhỉ? Chủ tôi sẽ nói cho tôi hiểu vì đâu dân mình phải chết đói.

Những người quá nghèo khổ đã chết hết. Chỉ còn những người nhịn đói giỏi, và những người khá giả sống sót sau trận giặc đói dài hai tháng. Lúa đã chín vàng đầy đồng. Người chết rồi, lấy ai gặt lúa? Phố huyên tan dần mùi tử khí và nỗi sợ hãi chết đói cũng tan luôn. Người ta quên chuyện thương tâm — quên thật nhanh — bắt tay vào công việc với niềm hi vọng mới. Nửa tháng sau, khối người chết bệnh dịch tả vì uống nước sông, nước ao không khử trùng. Những ông thợ gặt phương xa chưa chết đói, bây giờ chết no vì ăn nhiều, ăn trả thù đói.

(còn nữa)

anh chí yêu dấu



truyện dài ĐINH TIẾN LUYỆN

Chúng tôi ngồi yên như vậy, đầu Chi ngả trên vai tôi và hai đứa khoác chung một tấm áo rộng. Lâu lắm, tôi nghe những đợt gió về ngủ đâu đó chung quanh, tiếng những giọt sương gieo nhẹ trên cành lá nào run rẩy trong vườn.

— Vào ngủ nhé Chi.

— Vâng.

Tôi dìu Chi đứng dậy. Ở ngoài sương lâu anh sợ em đau. Em đau lấy ai dỗi cho anh dỗ bày giờ.

Chi vùng vằng :

— Em không chịu vào đâu.

— Sao vậy ?

— Anh còn nợ em.

Tôi ngạc nhiên :

— Nợ gì nhỉ ?

Chi giật chàn :

— Em nhắc anh, anh phải chiều em ngay.

— Anh sẵn sàng, thưa cô bé Anh Chi dễ thương nhất đời của anh, hãy nói.

Chi nghiêng đầu, nói nhỏ :

— Anh cõng em vào nhà.

Đêm ấy tôi đã quên bao thuốc và cái hộp quẹt ở ngoài hiên, sáng hôm sau ra tìm thấy có giọt sương còn đọng lại trên lớp giấy bóng bọc ngoài thật dễ thương. Tôi tưởng mình vừa qua một giấc mơ. Tuyệt vời.

MÙA XUÂN

chương sáu

Trường nói hôm nọ tôi nhìn thấy cậu ở trên phố đã định gọi, nhưng biết cậu đi với ai nên lại thôi. Đám em gái Trường nhao nhao lên, cô ấy xinh lắm hở anh Trường, dễ thương lắm hở anh Trường. Tôi vội vàng lên tiếng, em gái tôi đấy. Trường néo mắt khi cúi đầu trên que diêm mồi thuốc. Liên và Chúc lại được dịp tấn công tôi, người em khác họ hở anh Huy. Và bẩm nhau cười khúc khích, bọn này biết mà. Tôi chia một điếu thuốc với Trường. hắn lanh lẹ mồi lửa cho bạn. Bạn ta, ta không ngờ đấy nhé. Tôi chậm rãi thả những ngụm khói lớn rồi nói với Trường, cậu kề đã nhìn thấy ra sao nữa, kể kỹ hơn đi. Có phải một cô bé đứng vừa tới vai, đi phổ với một trái bóng đỏ trên tay. Cô bé ấy hiện giờ đang ở trong nội trú, lúc này là mười giờ. chắc em đã bắt đầu ngủ ngon. Liên la to lên, Chúc la to lên : Dễ thương quá, bao giờ anh Huy cho tụi em gặp chị ấy với nhá. Tôi cười, người ta đứng tới vai tôi, sao lại gọi là chị. Chị cô ấy bao nhiêu tuổi hở anh Huy ? Mười ba tuổi rưỡi. Ô. Cả Liên và Chúc cùng kêu lên. Trường chỉ nhìn tôi, khó hiểu. Người con gái mười ba tuổi rưỡi, hẳn em đã bị giật mình trong đầu giấc ngủ đêm ấy, khi tôi nhắc với một người khác. Thực sự tôi cũng chẳng muốn một chút nào, để ai xen vào khuấy động trong thế giới của tôi và Anh Chi. Nhưng nghĩ rằng cũng chẳng dấu giếm gì được trước những con mắt mở lớn của thiên hạ, tôi đã nghĩ ngại rồi nghĩ, biết đâu chả là một điều thú vị. Khi Trường gọi cho tôi nhắc tôi Chi trước Liên và Chúc, ở nhà họ về tôi đã cảm thấy tiếc như bị mất mát một điều gì mà mình giữ gìn, nâng niu từ lâu. Tôi có bị dằn vặt nhưng cuối cùng chính tôi lại muốn la lớn : Anh Chi dễ thương của tôi cần được khoe cho khắp thiên hạ được biết. Tôi đã nhận lời chủ nhật tôi đưa em Chi đến chơi nhà Trường, vì chị em Chúc Liên cứ nhất định đòi xem mặt. Tôi nói, cô ta bé bỏng lắm đấy nhé, nhát hồn thốt. Chúc nói, bọn em không ăn thịt mắt đâu mà anh sợ. Liên hỏi, cô bé tên gì. Tôi với cây viết chị viết lên tờ giấy trước mặt, chữ A và chữ C hoa thật lớn rồi thêm vào sau những mẫu tự nhỏ cho đầy đủ một cái tên. Chị em Chúc Liên ồ, một cái tên tuyệt đẹp. Cám ơn, cám ơn. Đó là một cái tên loài hoa, loài cỏ hay tên một loài chim, một vì sao nào đó ở góc trời. Tôi xếp miếng giấy vừa viết lên những mẫu tự yêu dấu ấy thành hình một chiếc máy bay. Nhưng chiếc máy bay bằng giấy hình thù kỳ dị khi được phóng lên không trung không chao lượn mà đâm thẳng xuống chỗ cắt cánh. Tôi đưa cả hai tay chụp lấy, có lẽ là tên của một loài chim nhỏ bé đây. Con chim nhỏ bé của đời tôi. Sau đó là Liên và Chúc cứ nhất định đòi xem mặt cho bằng được. Anh Chi chắc phải xinh lắm, anh Huy mà đầu bọn này là xấu. Tôi cười, mời người ta tới nhà phải tiếp đãi nồng hậu đấy nhé, Chúc nhambiên, miệng con nhỏ liêng thoáng, em sẽ trải lụa từ ngoài cổng vào tới tận nhà, rắc hoa kín lối đi. Đừng đùa, người ta hay khóc, nói lớn là người ta cũng

khóc chẳng ai dỗ được đâu. Mắt Liên long lanh, chắc cô bé thật dễ thương. Dù sao cũng không dám hứa chắc với các cô chủ nhật tôi, phải để « xin phép » người ta đã. Người ta không chịu thì khó lòng chiều được.

Hôm tết tôi đã định dẫn Anh Chi tới nhà bạn chơi nhưng em sợ không dám đi nên những ngày tết chúng tôi cũng chỉ quanh quẩn trong ngôi biệt thự rêu ẩm, cắn hạt dưa đỏ cả môi, chơi trò chơi ráp hình và nhìn ánh lửa lò sưởi lung linh trong mắt nhau. Cũng có một trò chơi ngày tết là cô Ngàn tím được bộ bài tam cúc cũ đã bao nhiêu năm rồi chôn dưới một đáy rương quần áo. Chúng tôi chơi tam cúc. Tôi dạy Chi cầm bài xòe ra trên tay như quạt trầm. Tôi nắm tay em, đầu chúng tôi chụm vào nhau hạnh phúc. Tôi dạy Chi những quán Tường Sĩ Tượng « ăn » những Xe Pháo Mã, những quán Tốt đen Tốt đỏ cầm giáo xếp hàng thành « tử tử », « ngũ tử » để « trình làng ». Đó là những ngày chúng tôi được quấn quýt bên nhau thật hiếm quý. Hết ba ngày tết tôi đưa Chi trở lại nội trú, cô Ngàn tặng chúng tôi chiếc khăn quàng cổ, công trình chăm chỉ của cô trong mấy ngày qua. Chiếc khăn quàng màu khói, dài tới ngoài hai thước, Anh Chi ôm đầy một lòng. Chiếc khăn quàng ấy chúng tôi đã quấn chung nhau trên quãng đường từ nhà tới Domain mà hai đầu khăn chia nằm trên vai mỗi đứa. Trở lại nội trú Chi khóc, tôi đã sợ em đau. Những ngày ở gần em tôi đã ý biết được, em vẫn thường bị giật mình và hay xúc động quá đáng. Điều này đã làm tôi xót xa như lần nghe em nói những hôm đầu ở đây em không chịu nổi lạnh, máu đã trứa ra ở cửa mũi mấy lần. (Chuyện ấy Chi đã không viết trong thư cho mẹ mà chỉ kể lại với riêng tôi). Có một sợi dây mờ hờ nào đã ràng buộc giữa tôi và em thàn thiết đến thế, khi nỗi đau đớn đã được đòi chia sẻ. Hay đúng là tình yêu. Tình yêu có thể đem nhau vượt đau đớn đến nỗi chết. Trong tình yêu đau đớn ngọt ngào, nỗi chết ngọt ngào. Đêm ấy, sau khi đưa Chi trở lại với nếp sống hằng ngày bên cạnh các sơ áo xanh, tôi đã khoác chiếc áo dạ và ngồi ở ngoài hiên khuya lắm. Tôi đã nghĩ tới những điều đó. Hay đúng là tình yêu, những ràng buộc giữa chúng tôi. Nếu là một sự thật, hẳn là chúng tôi đã có một lối hẹp, hẹp đến nỗi mà Chi phải đi trước và tôi theo sau mỏi vừa. Lối đi rẽ những người thản, lối đi cô đơn, lạc lõng. Tôi đã linh cảm thấy gì ? Và là tôi khờ khạo hết sức, nước mắt mình rớt xuống môi mình lúc nào không hay. Cũng là một nỗi nhớ. Buổi chiều tôi đã cúi xuống nói thăm trên mái tóc Chi trước khi xoay lưng trở về : Rồi anh sẽ tha hồ mà nhớ em, suốt một tuần.

Chủ nhật tôi tới đón Chi, vẫn là kẻ sớm nhất đã tới nội trú, sương mù còn dày đặc ở những con dốc thưa vắng. Chi gấp tôi, đòi môi xám ngắt. Hai đứa không cười nói với nhau một nụ cười. Tôi chia một đầu chiếc khăn quàng qua vai Chi và cố nói thật to cho ấm được một tí :

— È, Chi, hôm nay bọn mình tôi nhà Trường nha.

Chi đi sát vào người tôi :

— Trường nào à ?

— Ông bạn mà hồi tết anh rủ Chi không chịu đi đó.

— Thôi, em sợ nhà người lạ lắm.

— Lạ gì, bạn anh mà.

— Thôi, em sợ lắm.

— Sao gì nhỉ ?

— Nhà ông ấy đông người không anh ?

— Có hai cô em ông ta hỏi thăm Chi hoài.

Chi giật mình :

— Sao họ biết em ?

— Anh nói.

Chi phung phu :

— Anh Huy hay nói chuyện ghê.

— Đầu có, tại hôm nọ Trường thấy bọn mình cầm bóng đi phố chử bộ. Chi « vậy hở » làm tôi yên tâm. Chi có những điều khôn ngoan nhỏ thật đáng quý mà tôi không ngờ. Cho nên nói chuyện với em đôi khi tôi vẫn sợ có thể mình vô tình đến đáng tiếc. Cũng như cái trí nhớ cỏ non của tôi vẫn thường là điều đáng tiếc.

Tôi kêu một chiếc tắc xi, sau khi hai đứa đã ăn sáng dọc đường, nơi gốc cây thông già bị đốn ngang mà chủ nhật nào tôi đã kể chuyện công chúa Sissi cho Chi nghe. Tôi nói, trong Chi như một con sóc. Hai con sóc ngậm hai khúc bánh mì và hai con sóc chui vào chiếc xe tắc xi màu đen. Chúng tôi chu miệng sóc nói chuyện với nhau :

— Em Chi là con sóc em.

— Anh Huy là con sóc anh.

— Coi chừng con sóc anh cắn con sóc em bày giờ.

— Coi chừng con sóc em khóc to bày giờ.

Ông tài xế tắc xi xoay chiếc kính chiếu hậu cười chung câu chuyện của chúng tôi, miệng ông ngậm cái ống « pip » thật lớn phì phè hơi ấm cho hai hành khách nhỏ. Tôi chỉ Chi nhìn vào tấm kính xe để thấy hình hai đứa in trong đó, Chi hơi ngượng, tôi biết, đôi má em ửng đỏ. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi bỗng dung thêm một tấm hình chụp giống một tấm hình chụp nào đó, mái tóc của người con gái ngả trên vai người con trai. Điều này làm tôi muôn lịm đi trong con say bắt ngò.

Chiếc xe đi qua con đường trước cửa Bưu Điện, ngang qua nhà thờ Chánh Tòa, rồi đổ xuống con dốc bờ hồ vòng lên đồi khu đại học. Khi bước xuống xe thì chúng tôi đã quên mất những câu chuyện vui vẻ của con sóc anh và con sóc em ở bên những gốc thông và suối quăng đường. Tôi chỉ cho Chi xem ngôi nhà có nhiều hoa mimosa vàng nằm lưng chừng trên con dốc :

— Nhà bạn anh đó.

Chi hơi vể ngại ngùng khi đi bèn tôi. Thật tiếc là chúng tôi đã không có hai trái bóng bay cầm trên tay để tung tăng những bước chân vô tư như buổi chiều ở trên phố. Làm sao mà mua lại được những trái bóng hồn nhiên ấy để cầm trên tay cả đời, để lúc nào cũng như cảm thấy chân mình lướt trên khôi mặt đất. Thiên thai ở một cõi, ở một góc đời sống mình. Những đêm khuya ngồi thinh lặng tôi vẫn thường dẫn Chi đi dạo chơi khắp nơi trong trí tưởng tôi. Ở đó tôi có một đời sống riêng, căn nhà tôi dựng lên để sống với Chi. Ở đó tôi đã trú ngụ như được tách riêng ra một góc đời mình, Anh Chi và tôi và một thế giới không tưởng.

— Chi này, rồi hai trái bóng hôm đó đâu rồi ?

— Em về buộc ở đầu giường bị tụi bạn cắt giây cho nó bay lên trần nhà, sáng hôm sau ngủ dậy em thấy nó ở dưới chân giường mình. Nó xẹp hết bay nỗi rồi anh à. Tụi bạn em xấu ghê.

— Phải cảm ơn bạn em mới đúng.

— Sao vậy ?

— Nay nhé, vì nếu chúng không cắt cho trái bóng bay lên mất thì khi đêm em ngủ quên trái bóng sẽ kéo cả giường, cả em bay lên trời luôn. Em cứ thử tưởng tượng xem : hai trái bóng cột hai đầu giường và một cô bé vươn vai thức dậy trong buổi sáng, đôi mắt ngỡ ngàng thấy mình đang lơ lửng trên không.

Hai hàng mi Chi chớp chớp :

— Dễ thương ghê.

Tôi hướng câu chuyện chiều theo ý Chi, thay vì nói rằng như thế anh sẽ mất em Chi khi Chi nói, anh Huy kẽ tiếp đi, rồi sao nữa anh ?

— Cô bé dễ thương lắm kia, thay vì khóc nhè thì cô ta lại quỳ lên đầu giường, hai tay chống lên cầm nhìn ngắm những cụm mây trắng trôi lơ lửng chung quanh. Nay nhé cô ta mặc chiếc áo ngủ in hình những bông hồng nhỏ li ti chung tới gót chân, có cả cái dây ren trắng ở trước ngực nữa nè, y như Chi vậy. Mái tóc cô ta có vài sợi lòe xòa trước trán và cả mái tóc đằng sau bị vén nhẹ lên bởi những cơn gió. Ôi, những sợi tóc mai trên gáy nõn nà dẽ thương... Và còn dễ thương hơn nữa kia. Chi biết cô bé nói gì không ?

— Anh kẽ tiếp đi anh, cô bé nói gì à, chắc cô bé nói chao ơi nhớ mẹ quá hở anh ?

— Không. Cô bé nói, hè, bây giờ ta thèm một ly sữa. Và tức thì cô một ly sữa nóng mang đến từ một cụm mây đậu ngay bên đầu giường. Cô bé cầm ly sữa bằng cả hai tay và uống rất ngon lành, hai bờ môi ngậm trên miệng ly sữa đỏ như một bông hồng. Cạn ly sữa, xong một bửa diêm tám. Cô bé bắt đầu ca hát cùng với nắng nhảy múa trên các cụm mây. Bài ca của cô bé như thế này : *Ta là Công Chúa Hồn Nhiên, tung tăng tháng ngày trên những phiên mây hồng. Chân ta là gió, mắt ta là sương, và tâm hồn ta là những vỉ sao. Hồi người lang tú dang lẩn mò trong đêm tối tăm của trần gian hãy hái lên cùng ta... Ta là Công Chúa...* Ca hát suốt một buổi sáng thấy mệt. Cô bé kêu lên : Chà, ta buồn ngủ quá. Tức thi những cụm mây gần đó kéo nhau phủ dày quanh giường của cô ta. Cho đến chiều lúc tĩnh dậy em biết cô bé thấy gì không ?

— Một ly sữa khác nữa chăng ?

— Lầm rồi, cô bé chỉ cần uống một ly sữa cho một ngày thôi. Vừa mở mắt ra cô bé đã thấy một con chim bồ câu trắng đậu ngay trên đầu giường.

Chi tròn mắt kêu khẽ :

— Dễ thương quá hả anh.

Đó là buổi chiều. Buổi chiều thật êm đềm bên một bạn mới. Thoát khỏi thế này, cô bé mở mắt và chớp chớp mấy lần khi thấy Bồ Câu Trắng. Cô bé không dám cử động mạnh vì chỉ sợ bạn có cánh bay đi mất.

(Còn tiếp)

như lời từ biệt

ĐÔNG T.V.

ÔNG DƯNG, EM KHÔNG CẦM ĐƯỢC NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT TRƯỚC MẶT người. Giọt nước mắt đã rơi xuống báo hiệu một yếu đuối không cùng. Sao người dành lòng nói với em những lời cay đắng ? Có phải buổi sáng đã tan i lớp sương mờ nhạt, có phải người đã nhìn thấy em, một con bé ngu si, lè lưỡi... ? Hay buổi sáng tinh cờ thấy em về học với mắt nhìn hờ hững, hay em đã làm điều gì khiến người buồn lòng ? Lười học ư ? Vô tình ư ? Không phải đâu người, vì lúc nào trong ý nghĩ em vẫn dành trọn vẹn thương yêu cho người. Vì người. Soi hình trong gương để lúc nào cũng thấy hình bóng người dịu dàng che chở. Hai hàng cày ven đường vẫn nhắc nhở em từng buổi sáng đến trường còn dặt dào tin yêu. Trời buổi sáng ngát lạnh, người ngồi trong lồng xe ấm cúng, và em phóng xe thảm thoái trên suốt đại lộ vắng vẻ.. Bản tình ca dịu dàng quá hở người ! Người vẫn nhìn em bằng đôi mắt cuống quít cả hồn : Lớp của em có một người tôi rất thương mến, thương vô cùng, dù chẳng hiểu vì sao. Tự dung em đỏ mặt. Người biết tim em chộp đập vội vã những nhịp rối loạn, em muốn khóc cho trôi hết những xúc động dat dào... Nhưng ô hay, chắc gì em đã được người nghe đến...

Dù sao, em vẫn còn nuôi ước vọng, vẫn sống bằng tình cảm bỏ rơi những con toàn xa xôi, em đã cố tình xếp ngay ngắn hai chồng sách toán trong tủ. Cắt đi. Cắt hết đi để vĩnh biệt một chuỗi ngày khô khan trong lớp... Tự dung em đâm ra thích nghĩ ngợi, suốt con lối ra về em cúi gầm mặt trên xe, suy nghĩ về những việc không đâu.

Thế mà, buổi sáng... Người ơi, buổi sáng đánh dấu một đổi thay trong đời. Bàng hoàng, thương tiếc, em như người vừa tỉnh con mơ. Lần đầu tiên em không cầm được nước mắt trước mặt bạn bè. Lời người như một nhánh hồng đầy gai nhọn vô tình đâm nát hồn em. Tim em bỗng rướm máu, ôi những giọt máu vừa tuôn ra còn nồng ấm hương đời... Người à, em vừa mở to mắt để nhìn đời, để thấy rằng thần tượng bỗng đánh rơi ngôi vị. Sao người dành lòng nói với em những lời cay đắng ? Vô tình ư ? Em chỉ muốn được tin như vậy. Nhưng em phải giải thích ra sao khi cùng một lúc người bỏ xa em, cùng một lúc người truyện trò thật dễ thương với nhỏ Cầm Châu, nhỏ Minh Thủ... Nỗi thất vọng sao quá chua chát em em xám lạnh cả hồn. Thời nước mắt đừng rơi, đừng tủi hờn chi nữa.. Thôi người đừng cười với em, nụ cười nửa miệng không có ý nghĩa. Thương hại chăng ? Ô, em không muốn nhận đâu người à ..

Thì như thế, em chỉ xin ở người hai điều : Thứ nhất, xin người hãy xem đây như lời từ biệt cuối cùng... Và sau hết, em khẩn khoản mong người hãy nhìn em như muôn vàn cô nhóc khác, xin đừng nhìn em, đừng nói, đừng cười an ủi. Thì như thế em đã yên tâm người à, yên lòng để cố gắng lảng quên hình bóng người, lảng quên một thời gian thân mến...

ĐÔNG T.V.



CỦA TRƯỜNG PHÍA BÊN NGOÀI

truyện
dài
MAI
THẢO

Hai người rời khỏi nhà bếp, trở lên nhà trên. Ban mai đã rã thoát hẳn tấm khăn choàng đêm khoác hờ trên vai. Tấm khăn rót xuống. Bờ vai ban mai sáng rõ màu ngày. Chưa có mặt trời. Nhưng ngày hứa hẹn có nắng thu dịu dàng như lụa. Định vào phòng Dung. Dung đang chải đầu trước gương. Nét mặt Dung chưa tan biến hoàn toàn nỗi buồn phảng phất. Nhưng trong mắt Dung đã có ánh lửa đài sống thấy lại. Định thản mật vòng tay ôm ngang lưng Dung:

— Yên chưa?

Dung chớp mắt :

— Em không rõ. Nhưng em phải trở về với mấy đứa nhỏ trước đã.

Định hỏi :

— Trinh ngỏ ý muốn mời chị xuống ở cùng với gia đình em. Em nghĩ thế nào ?

Dung vui mừng:

— Chị xuống nhé.

Định gật đầu :

— Được. Tháng sau hay tháng sau nữa. Nhưng chị sẽ xuống.

Định đứng ở đầu con đường nhỏ. Gió mùa thu rào rào trên đầu nàng. Nàng giơ tay vẫy và đứng ở đầu con đường cho đến khi bóng Trinh, bóng Dung đã khuất hẳn rồi mới lững thững trở về. Trinh đã lên đón Dung về. Dung đã theo Trinh trở về. Thời gian sẽ làm lành một vết thương. Mọi chuyện rồi êm đềm như cũ. Èm đềm và ấm áp như mùa thu đang tới.

Trinh xách va ly, mở cửa xe cho Dung bước xuống. Cặp vợ chồng đã về tới Saigon, đã về tới nhà họ. Trong lúc Trinh tới bấm chuông, Dung đứng

lặng, hai tay buông suông theo chiều người, ánh mắt rưng rưng, lòng đầy xúc động. Nàng nhìn cánh cổng đóng kín, ngôi nhà thiêm thiếp trong nắng trưa, chói chang những bức rèm và những phiến cỏ vườn thấp thoáng bên trong và nàng biết rằng nàng đã về tới cái bến đậu bình yên duy nhất của đời nàng. Trái đất rộng mênh mông. Đời muôn ngàn ngả đường. Ở đâu cũng sống được. Dung ở đâu, Dung cũng sống được. Trong một căn phòng khách sạn. Dưới mái nhà của người chị họ. Như nàng đã sống mấy tuần qua. Nhưng trong sự bỏ đi có một sự thật hiện hình. Đó là đi đâu rồi Dung cũng phải trở về. Như mặt trời mỗi ban mai phải mọc ở một phương Đông. Như nụ óc di ra biển lại mua về nguồn. Tôi di ra biển, tôi mua về nguồn, Dung nhắm mắt lại, nàng nói thầm với nàng tôi đã trở về, tôi đã trở về, và nàng đã đón đứa nước mắt. Nàng khóc tự nhiên. Nàng khóc thành thực, nàng khóc sưng sướng. Nàng phải khóc. Vì nàng đã trở về.

Tiếng Trinh, thật gần :

— Tôi nhà rồi em đừng khóc nữa, các con nó nhìn thấy. Dung lúi nước mắt, cùng một lúc với tiếng cánh cổng mở ra, và tiếng người chị hai reo lên, kinh ngạc, mừng rỡ :

— Bà đã về!

Trinh dịu dàng :

— Phải, bà đã về. Em Nhi và em Đại đâu ?

Người chị hai đón lấy cái va ly ở tay Trinh :

— Cô Nhi và cậu Đại đang ngủ.

Trinh đẩy vai chị người làm :

— Chị lên đánh thức hai em đón bà.

Dung giơ tay cản lại :

— Đề em lên với các con.

Dung bước qua cánh cổng. Một bước không khi ấm áp. Vây bọc lấy nàng và một cảnh tượng muôn vàn quen thuộc hiện ra trước tròng mắt Dung còn ngắn lẻ. Nàng đi qua những thảm cỏ ánh sáng dưới nắng. Từng ngọn cỏ như vươn lên, nói cái tiếng nói xanh biếc, óng mượt của cỏ, nghìn ngọn cỏ nói cùng một lượt, cỏ mồi chào Dung bỏ đi Dung đã trở về. Dung bước lên bức rèm. Rèm đang im lìm, chợt thầm xao động. Thầm từng bậc, từng bậc gọi nhau cùng nói. Nói cái tiếng vang vang, rộn rã của rèm. Là chào Dung. Dung đã trở về, và cỏ hết buồn, hè hết vắng, thèm vui như thuở trước. Cánh cửa mở ra. Phòng khách đây rồi. Phòng ăn gấp lại. Dung vào, mang theo sự sống. Dung đã trở về, và những cái ghế hành, những tấm rèm cửa chiếc duong cầm kê ở một góc, cái mây truyền hình trên cái đầu thấp, tấm thảm dưới chân, trần vôi trên đầu, hết thảy đều thức dậy, truyền đi cái tin vui đột ngột là bà chủ khả ái, bà chủ hiền hậu của chúng ta đã trở về.

Những bước thang dẩn những bước chân xúc động của Dung lên lầu, trên, cầu thang lượn vòng thành một ôm áp mở vào một hành lang thư thái, ngưng đọng trong bóng tối mờ mờ. Dung đứng lại trước cửa phòng hai đứa con nàng. Cánh cửa được mở ra thật nhẹ, không một tiếng động. Con Nhi nằm ở cái giường nhỏ, gần cửa sổ. Thằng Đại nằm trên cái giường phía ngoài. Cả hai cùng ngủ say. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Dung. Trinh đã tới sau lưng, hai vợ chồng cùng im lặng.

Nhi không phải nghỉ học. Thảm kịch đã chấm dứt. Nhi không phải xa mẹ, mẹ Nhi đã trở về. Trên con đường học trò, mỗi ban mai nắng vàng nhảy múa, cùng với Hoàn, đứa bạn gái thân thiết cùng lớp, Nhi lại được đi trên cái đại lộ đầy bóng mát của tuổi thơ, cái phố chính đầy ánh sáng của tuổi nhỏ, là con đường đưa Nhi tới một cửa trường. Người lớn thương Nhi, đã biết nghỉ lại. Đấy chính là như thế. Nghỉ lại. Khoan dung. Bỏ qua. Và tha thứ. Người lớn đã biết nhìn trở lại cái phượng hoàng ấy là những mái đầu thơ ấu. Đề vãn sống, bởi người ta không thể không sống cho mình, nhưng sống cho mình một phần thật nhỏ, còn cái phần lớn lao, lâu dài và chính yếu là cho cái sau này của những đứa con. Nhi đi học, từng buổi sáng, như cũ, trên cái nền tảng còn lung lay của một hạnh phúc đang khôi phục dần dần. Điều mà Nhi, Đại và Hoàn, và những Nhi, những Đại, những Hoàn chưa có số tuổi và khối óc thấu hiểu được, là một hạnh phúc của người lớn đánh mất, thường lại được tìm thấy bởi những bàn tay trẻ thơ. Cho Trinh, cho Dung. Nhi là một cùu tinh, và thằng Đại cũng vậy, hai chị em là hai đấng cùu tinh nhỏ của hai bậc cha mẹ tưởng như đã rót xuống vực thẳm, đã tan nát một đời. Nhi chính là cùu tinh đó. Của cha. Của mẹ. Cái mái già đình đồ xập, ngờ đâu lại được dựng lên, ấm áp, vững vàng như cũ, bang cái mái đầu tóc to mềm mại của Nhi. Nhưng Nhi thì không biết được như thế. Rằng Nhi là một cùu tinh. Chỉ biết rằng mẹ đã về, sung sướng biết bao nhiêu, cha hết buồn rầu, may mắn biết chừng nào, con Hoàn đã gặp lại, Hoàn à, hai đứa mình thân nhau mãi mãi. Và, cộng thêm vào hạnh phúc tối trường, tình yêu tối lớp, Nhi còn có thêm Ngọc, như một người bạn mới, sau một chuyến đi lạc, mấy ngày khách sạn, mấy ngày bệnh viện chỉ còn là một con mộng dữ đã bị đuổi dạt ra khỏi trí nhớ và kỷ niệm Nhi, con mộng dữ ấy như một mùa mưa đi qua, và đã bắt đầu rồi, đã bắt đầu rồi, cái khuôn mặt rực rỡ tươi cười của những ngày nắng lớn. Chuyện Nhi bởi vậy có mà cũng như không. Chuyện tuổi nhỏ như thế. Hoang đường. Như một chuyện thần tiên.

MAI THẢO

YÊU TIỀU THUYẾT TÌM ĐỌC

NGƯỜI CON GÁI Ở CHUNG CỤ

● một truyện của người hâm mộ
● tác phẩm thứ 32
của THANH NAM

từ cõi sương mù ● ngọc minh

(tiếp theo trang 42)

vào ngày này». Nàng có cảm tưởng như có một cái gi bất an sẽ xảy ra, quay ngoắt lại. Chàng thanh niên đã đứng sững lên, máu đậm đia trên ngực, khệnh khạng bước ra.

Mưa vẫn còn ẩm i nước đỗ, gió vẫn còn xô nhau mấy bụi tử đinh hương.

Nhin cái dáng cao gầy lầm lũi trong mưa bỗng dung nàng động lòng, bỗng dung nàng nghe mặt hồ yên tĩnh của hồn mình lâu nay bị chao gợn bởi một viên đá nhỏ. Hình như người lạ giận dỗi vì câu nói, bộ điệu như muốn đuổi khách về trong mưa của nàng. Không suy nghĩ nàng chợt chạy vụt theo, trao cái dù màu hoa đào trong tay người lạ. Trong cái giây phút ngắn ngủi đó, mưa đầm phủ mặt hai người. Bốn tia mắt chạm nhau. Một tia chớp của trời soi tỏ mái tóc dài sững nước của nàng và đôi mắt nhỏ mà sáng rực như sao của chàng. Làm sao ai chặn nổi bức tường cát khi sóng biển đã tràn : «Cô giáo, thế nào chúng ta cũng phải gặp lại, như vậy là tôi đã nợ cô».

Sáng hôm sau, nàng dậy thật sớm. Ngó tròng ra vườn. Tưởng như tiếng chàng còn vang vọng đâu đây. Trong khóm hoa Hạnh Phúc màu xanh trời, trong dãy Dã Quỳ rồ vàng rực rõ. Trong làn hương phoi phói của chùm bướm bướm dưới dàn Oài Hương chao chao. Chỗ góc rào kẽm kia cao chàng trước mặt. Chỗ cổng nhỏ kia chàng quay ngoắt đi. Chàng như biến trong là cỏ. Chiếc dù màu hoa đào lửng lơ trong biển sương. Hình như cái vỏ cứng rắn bọc quả tim nàng đã chảy. Nàng nhỏ bé, lẻ loi và tội nghiệp biết bao.

NGỌC MINH

về một chốn xa ● ái bắc

(tiếp theo trang 31)

Th. à, trắng lạnh lẽo quá. Nhiên ân hận là đã không viết thư cho Th. trước đây. Lúc gặp nạn, người ta thường nhớ lại những người thân, bám víu vào một an ủi nào đó. Vì sao sáng nhất dẫn đường cho Th. bây giờ là ai? Lần gần nhất Th. đến thành phố này Nhiên không gặp. Chuyến đi quá vội vàng khiến Th. chỉ kịp nhờ Hạ chuyên lời Th. thăm Nhiên. Hạ kè thêm trong Th. buồn và có vẻ người lớn hơn. Nhiên cười với một chút buồn khoán không biết. Th. có thất vọng vì chờ mãi không thấy thư Nhiên.

Tháng 10-1972

Một năm năm rồi đó Th. Và cũng ngẫu nhiên lớp học Anh văn ngày xưa của chúng ta bắt đầu học lại từ tháng này. Cũng là tháng mười với những cơn mưa nhỏ, cũng khung cảnh cũ nhưng thiếu đi Th. đứng ở cuối lớp, hai tay trong túi quần, nụ cười trầm lặng. Cho đến lúc này Nhiên xem Th. là bạn nhưng thân tình chắc khó quên. Nghe một bài hát cộng đồng quen thuộc vong từ một ngôi nhà ven đê, Nhiên cúi đầu bước chậm lại vì xúc động bởi nhớ lớp học ngày cũ, lúc đó có Th.

Nghe một tin khả quan về Th. nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Gần hết tháng mười rồi. Chúng ta còn cách xa bao lâu? Nhiên vẫn hy vọng, vẫn tin tưởng Th. ơi, Nhiên mong hòa bình quá sức.

ÁI BẮC

tuổi ngọc

và bạn ngọc

● PHẠM THỊ KIM PHƯỢNG (LK) : Cháu hỏi nhiều thiệt là nhiều. Trả lời vẫn tắt nghe. Cháu đừng thèm nghĩ đến chuyện « vào, ra » văn học sủ làm gì cho mệt. Có đọc thơ của cháu. Mường Mán là sĩ quan hiện đóng ở Huế. Tuổi Ngọc không giống các báo ấy đâu. Hai cuốn sách mà cháu hỏi đã in thành sách (không phải Tuổi Ngọc xuất bản) và đã phát hành khắp nơi.

● NGUYỄN LINH (Đơn Dương) : Tập thơ NNTX chỉ có một số ít tại tòa soạn đã bán hết. Em đừng gửi thư và bưu phiếu về nữa. Nhà xuất bản đã bán cho nhà phát hành rồi, có thể là đã bán hết hoặc không phát hành tới các tỉnh nhỏ. Cám ơn em nhiều lắm.

● THANH HẢI, THANH BẠCH (LT) : Đã nhận được các bức vẽ, nếu được, sẽ cho làm cliché. Muốn liên lạc với họa sĩ Vi Vi viết thư về địa chỉ tòa soạn Tuổi Hoa hay Thiếu Nhi.

● NGÔ THỊ DÃ UYÊN (Phan Rí) : Không trách gì cháu đâu. Đừng áy náy vì việc đó làm chi. Đã nhận được các bài sau của cháu.

● THIỀN SA HOÀNG NGỌC : Đã ghi trong mục BNĐTBN trong một số Tuổi Ngọc trước, chắc em không theo dõi ? Bài nhở viết trên một mảnh giấy.

● LANG KHA (Biên) : Không hiểu vùng biển xa thật xa là tận đâu lận. Dù sao cũng cảm động khi đọc tờ thư nhiều ưu ái dành cho tờ báo của

« người lính thi sĩ trẻ ». Cứ viết và gửi về.

● TRẦN DUYÊN HIỀN : Tuổi Ngọc là tuần báo chứ đâu phải là giai phẩm. Có nhận đủ cả các bài của bạn. Ai đã nói đâu đó, đợi ý, phê bình thơ là giết chết thơ. Nên khó mà « có ý kiến » về thơ, mong Hiền thông cảm. Sẽ cố gắng thực hiện đề nghị ở phần cuối thư của Hiền.

● NGUYỄN THỊ XUÂN THỜI (Nhật Trang) : Ngày giờ, từ số này, xem lại bìa 2 thì biết Anh Chị là ai rồi chứ ? Ngày nào còn làm tin đồ của « Mộng Giáo » là còn thấy đời xanh như biển Nhật Trang rồi còn gì.

● LỰC ĐÀ LAT (Đalat) : Thú thật là cháu chưa biết 2 câu thơ ấy của ai. Lần lâm không thấy thơ và bài của cháu. Cám ơn cháu, tất cả vẫn thường. Hãy chuyền lời thăm hỏi của cháu đến những « nhàn vật » đó. Bút hiệu mới ôn rồi.

● BÍCH CHÂU (Đalat) : Thế là từ lâu chỉ vì « cái sợ nhảm » do cháu rut rè. Không bao giờ ai lai ác thế đâu. Nhận lời ngay. Đang đọc bài « Đồi Hoa Hồng ». Cháu có thể viết và gửi tiếp những tác phẩm khác.

● PHƯỢNG KHÁNH (Quang Trung) : Đó là tự ý Phượng Khánh đoán thời chửi ai lại nghĩ vậy. Xin thành thật chia buồn cùng hai cái tang của em. Buồn và rãnh rỗi, viết gửi về cho vai.

● NGUYỄN TIẾN CUNG (Miền Tây) : Háo hoi dở nên chả rõ nơi nào bạn . Xin được trả lời vẫn tắt. Có cần viết phải đem tên những tạp chí « văn nghệ hàng năm » đó ghi ra đây chăng ? Vâng, cũng có nhiều « bạn văn nghệ » viết ở các tạp chí « lớn » đó nhưng gửi bài Tuổi Ngọc lại không được. Cũng không có gì là lạ lùng cả. Làm « văn nghệ » phải tự tin nơi mình, tin ở cái mình có được. Không thể coi những lời khen chê của người này người nọ làm cái chính. Mong nhận được sáng tác mới của bạn.

● NGÔ MỘNG HUYỀN : Người bạn khách sáo ghê quá. Cũng bắt chước bạn mà trả lời « thật quý hóa khi nhận được bài bạn ». Lịch sự khỏi đầu mà, phải không ?

● Q. Q. (Kiến Phong) : Sao lại để Kiến Phong rời Long Xuyên ? Ngọc thân ái bị chủ nhiệm thâu hồi cơ sở nên nhờ mục này xin lỗi em giùm, thông cảm cho NAT với nhé.

● HÀ HUYỀN HOA (Saigon) : Cám ơn ý kiến bạn về tờ báo. Sẽ lưu ý người, lo việc trình bày điều bạn viết. Về chuyền tranh của người bạn, vì chưa được thấy tranh của ông ấy nên chưa thể có ý kiến. Tốt nhất, nếu muốn, ông ấy gửi vào xem trước đã chử.

● VĂN UYÊN : Chịu, không đoán ra được cháu là ai. Thời, bặt mì đi mà. Cứ hy vọng như thế đi. Sợ chờ đợi đôi khi là một cái thú.

● NGUYỄN TÙNG, P.T. CHƯƠNG : Tôi đã dọn nhà. Liên lạc địa chỉ mới LTB Cư Xá Sĩ Quan Chí Hòa (LVN).

● DI HẠ : TN và N.T. là bạn mì nhau mà. Đừng ngại gì cả. Hy vọng người bạn mới Tuổi Ngọc sẽ làm Hạnh lòng. Cứ gửi tiếp những gì viết được. Phải thông cảm cho việc gửi trả

lại bản thảo chử. Nhiều quá làm sao gửi trả hết được. Khi viết gửi, nhớ chép lùn một bản, tiện hơn.

● VÕ NGỌC LAN (Sàigon) : Những bạn cháu khuyên đúng đắn. Về thắc mắc của cháu, cháu trả lời vẫn tắt là, đã gọi là truyện thì cũng có thể có một chút thực và thêm phần tưởng tượng nữa chử. Nên, nhân vật xưng tôi, chẳng hạn, cũng không phải là tác giả nói về mình đâu. Vì nhiều khi tác giả là đàn ông lại viết truyện xưng tôi là nhân vật nữ đó thì sao. Vâng, về cảm hối hót, truyện viết về giai đoạn đó.

● NGUYỄN VĂN THỰC THỊ HIỀN : Đã nhận đủ các bài của cháu. Cả bài « viết về Hà Nội » gửi sau này. Cám ơn cháu về những ý kiến xây dựng to béo. Đã chuyền lời thăm hỏi đến các vị đó.

● PHẠM VĂN TUẤN (Pleiku) : Sao lại « không để ý đến » nhỉ. Bài đã nhận được và đang đọc. Chủ đang viết một truyện nho đồng thật « hách », hách hơn Bồn lừa nữa cơ.

● HOÀI THƯƠNG (Saigon) : Sự chân thành là một điều đáng quý. Nếu đăng, sẽ chiều ý cháu về cái đề nghị trong phân tái bút. Chờ nhé.

địa chỉ liên lạc với

tuổi ngọc

9B/15 Thành Mẫu, Chí Hòa

Điện thoại : 40.822

THU TỪ, BÀI VỞ XIN GỬI VỀ

TUỔI NGỌC

HỘP THƯ 1146

SÀIGÒN

BÀI NHÂN ĐƯỢC

từ bạn ngọc

thơ

Thanh Giang Sầu Nhàn, Đỗ Chí Tầm, Con Bé Mây Tròi, Nguyễn Văn
 Thiên, Mỹ Li, Trần Thụy Du, Trần Ái Việt, Xuân Linh, Mỹ Du, Phan Đồng
 Ngạc, Ngụy Ngọc An, Trần Tử, Nguyễn Như Mây, Hoài Đơn Phương, Nguyễn
 Sơn, Xuân Đường, Thụy Du Ngày Xưa, Đào Nguyên Phương, Huyền Du, Hà
 Khắc Trực, Trần Thành Thạch, Hàn Lê Nguyễn, Phan Nguyên Ô Mai, Nguyễn
 Văn Thị Thực Hiền, Lê Phước Dạ Đăng, Đăng Minh, Quỳnh Thị Thương Yêu,
 Trần Mặc Lệ Chi, Trần Du Tầm Vông, Hồ Ngọc Vũ, Nguyễn Thị Kim Khanh,
 Phan Minh Châu, Thanh Di Linh, Đinh Thị Tưởng Hạ, Huy Hạ Bùi Tân
 Khứ, Yên Chu, Hoài Mặc Thành, Ngữ Sa Giang, Thương Lệ Bình, Nguyễn
 Văn Thiện, Nguyễn Minh Tiên, Tôn Nữ Thu Dung, Mây Nguyễn, Lê Thị Cố
 Vàng, Phan Chí Trung, Như Phòng, Hương Mai, Linh Thanh, Ti B.N.Kh.
 Thiên Anh, Nguyễn Đinh Hiệp, Trần Duyên Hiền, Trần Du, Lê Nguyên Hồng
 Linh, Xuân Đường, Bửu Hội, Đan Giao, Hàng Thị Thu Trang, Xuân Qui,
 Nguyễn Lượng Giác, Phạm Hoàng Nam, Đinh Thị Thùy Nga, Hoàn Ngê Mộc,
 T. Thy Ngó, Nguyễn Thương Hoài, Xuân Linh, Hoàng Thu. Mạc Lam Giang,
 Xuân Đường, Phạm Ngọc Hưng, Vương Trần Ngân, Dương Kim Nguyễn,
 Nguyễn Quang Trung.

văn

Cao Đức Vinh, Sébast, Trần Hương, Hồ Thị Trâm Minh, Nguyễn Tiến
 Cung, Mỹ Trang, Trần Thụy Du, Lý Hạ, Trần Đinh Sơn Cúc, Hoài Đơn
 Phương, Đào Nguyên Phương, Trọng Nguyễn, Hoàng Du Thụy, Nguyễn Ái,
 Lũy Đức Nghiêm, Phạm Ngụy Nhượng, Quỳnh Châu, Đào Tâm, Mỹ Trang,
 Phan Nguyễn Ô Mai, Miên Du, Vọng Bắc Hoài Nam, Phạm Khánh Vũ, Trần
 Du Tầm Vông, Trần Thị Mong Manh, Nhị Nguyễn, Nguyễn Văn Thị Thực
 Hiền, Nguyễn Hải Đăng, Phan Uyên Hoài, Hoài Mộng Thanh, Ngữ Trưởng
 Hồng Ngọc, Liên Lan, Nghiêm Dung, Biên Đinh, Tý Ngộ Nguyễn Thúy Dung
 Hoài Đan Tâm, Phi Thừa, Ti N.B.Kh, Trung Vương, Huyền, Từ Công Lộc
 Lê Khai Nguyễn.

CAO LỐI

Số này, loạt bài HỌC SAO CHO GIỎI của Nguyễn Mạnh Côn tạm
 gác vì lý do đặc biệt. Và phần đi kèm truyện tranh cũng xin khất rời số
 sau. Thành thật cáo lỗi cùng bạn ngọc.

T.N.

Nắng được mọi người ái mộ
tất cả

thuốc súc miệng Cepryn



Chuyên trị

- lở miệng, đau cổ họng khi cắn cùm
- sưng miệng, sưng nướu
- vệ sinh miệng

Sữa MONT BLANC

tươi trắng



MONT BLANC

của xứ non cao
đồi dào sinh tố cần thiết cho
trẻ con và người có tuổi.