

tuổi ngoạc

tuần
báo
của
yêu
thương



CHỦ NHIỆM, CHỦ BÚT : VŨ MỌNG LONG
THƯ KÝ : ANH CHI
ĐẶC PHÁI VIÊN : PHẠM ĐÌNH THỐNG
QUẢN LÝ : ĐẶNG XUÂN CÔN

TUẦN BÁO RA NGÀY THỨ NĂM

Tòa soạn, trị sự : 38 Phạm Ngũ Lão Sài Gòn — : D.T. 28.595

VĂN

từ một chuyến đi
mỗi tình thơ
giọt lệ ngày lớn khôn
nghe gió thở dài
lòng kính vỡ
sang đông
mùa đông nhớ
qua rồi, cơn mơ
hạnh phúc màu hồng nhạt

QUỲNH LAN
TRẦN THỊ B.T.
THU DUY
DUY NGUYỄN
LỆ THƠ
MAI
NGUYỄN THỊ VÔNG VÀNG
LÊ THỊ HOÀI VƯƠNG
ĐẶNG NGỌC TƯỜNG CHI

THƠ

hoài diêm từ ● khảnh linh ● trần văn nghĩa ● tôn nữ thu
dung ● hoài đông ● trình nương ● nguyễn nhật ánh
phan cảnh viet cường ● bình phương ● nguyễn ngọc nghĩa

TRUYỀN DÀI

cửa trường, phía bên ngoài
thư tình trên cát
anh chi yêu dấu

MAI THẢO
DUYỀN ANH
ĐINH TIẾN LUYỆN

MỤC THƯƠNG XUYÊN

nhin xuống cuộc đời
biết một biết mười
bệnh mới lớn
chạp phô
bạn ngọc và tuổi ngọc

TÒA SOẠN VÀ BẠN NGỌC
NGUYỄN THẾ
NGUYỄN TUẤN ANH
KIẾN VÀNG
TUỔI NGỌC

BIÊN LAI SỐ 597/BTT/NBC NGÀY 24-4-1971

TUẦN LỄ TỪ 15-12-71 ĐẾN NGÀY 22-12-71 | SỐ 81 NĂM THỨ HAI | GIÁ 60 đ.

thu tòa soạn

Đợt bìa kỷ này gồm bốn số 78, 79, 80, 81 là nỗi bùi ngùi của Tuổi Ngọc. Giấy của hãng Cogido không «đều tay». Nghĩa là may mắn thì có tí láng bóng, rủi ro thì nó giống mặt gỗ chưa bào. Ông offset Đầu cũng làm việc theo cảm hứng. Do đó, đợt bìa này mới trở thành nỗi bùi ngùi. Và Đinh Tiến Luyện lập tức đi tìm «sư tử in offset» Nguyễn Thành Bá như hắn đã giới thiệu ở số 80. Đợt bìa sắp tới gồm bốn số đặc biệt: 82 (Giáng Sinh), 87 + 88 + 89 (Xuân Hồng), 86 (Tết Niên), 90 (Tân Niên), giấy thật dày, láng bóng, giá tiền gấp đôi giấy bìa vẫn in Tuổi Ngọc, ấn loát tại nhà in mới, được chăm sóc bởi kỵ tài Nguyễn Thành Bá, chắc chắn, sẽ làm bạn ngọc thích thú và tòa soạn hết bùi ngùi. Số 82, giao phẩm Giáng Sinh và thơ văn mùa đông dày 100 trang sẽ tới tay bạn ngọc trước ngày Chúa Cứu Thế ra đời. Đây là một tuyển tập văn thơ có thể coi là hay nhất so với các giao phẩm Giáng Sinh của các bậc trưởng thượng trong làng văn nghệ. Vì nó dày 100 trang nên bạn ngọc sẽ bị mua với giá 100 đồng. Có đăng bạc một trang văn chương, rẻ quá! Phát hành số 82 xong, tòa soạn khởi sự làm số Xuân Hồng dày trên 200 trang với những sáng tác mới tinh vi của Hoàng Anh Tuấn, Võ Hồng, Vũ Bằng, Dương Nghiêm Mậu, Thanh Tâm Tuyền, Nguyễn thị Thuý Vũ, Mường Mán, Mai Thảo, Nguyễn Xuân Hoàng, Duyên Anh, Đinh Tiến Luyện, Từ Kế Tường, Phạm Đình Thống vẫn vẫn... Đặc biệt Xuân Hồng năm nay, Tuổi Ngọc giúp bạn Ngoc hồi tưởng một mùa xuân thanh bình của quê hương Việt Nam xa xưa bằng một truyện 30 trang Tuổi Ngọc. Truyện sẽ do Duyên Anh viết. Duyên Anh đang gồng mình sáng tác. Trang đầu xé bỏ đã nhiều lần. Xé bỏ nhiều là hy vọng sẽ xuất sắc. Bạn ngọc đón đọc số 82, số báo có cổ gắng về hình thức và nội dung.



ai sẽ ăn giải

bạc triệu

năm năm phiêu bồng trong cõi thơ (1967-1972) huyền ảo, người bạn của tôi, anh Du Tử Lê, đã kết toán cuộc phiêu bồng 1825 ngày bồng 37 bài thơ in vào một tuyển tập mang tên *Thơ Du Tử Lê*. Tập thơ được nâng niu nội dung, chăm sóc hình thức. Ngày ấy giấy xanh làm nền in nhạc phô thơ mờ cũn Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Từ Cát... phong. Ngày đây phụ bản của Tạ Ty, bìa của Hồ Quốc Huy « lè lùng nhất », theo Du Tử Lê. Thơ không được phép quảng cáo. Thơ là hương. Người tìm hương. Hương không tìm người. Tôi không nói *Thơ Du Tử Lê* bay. Mỗi người cảm thơ một lối, một cách, một tâm sự. Song nếu bạn thích phiêu bồng, cũng nên thử phiêu bồng một chuyến với *Thơ Du Tử Lê*. Xem sao. (Duyên Anh)

giải văn học việt nam năm nay

Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa ra một cái thông cáo, nói rằng, năm nay, Giải Văn Học Toàn Quốc, do Tổng Thống sáng lập, chỉ trao có ba giải cho ba bộ môn Văn chương, Học thuật và Mỹ thuật, căn cứ vào toàn bộ tác phẩm của tác giả đã mở một đường lối cho văn chương hay gây được tinh thần ham chuộng văn chương trong quần chúng. Nhiều ảnh và điện ảnh đi chỗ khác chori. Ba giải gồm ba triệu. Không có thí sinh dự thi, không có luân ban giám khảo chấm thi. Chỉ có một ủy ban tuyên chọn. Ai (cá nhân hoặc thi văn đoàn hoặc bất cứ đoàn thể nào) cũng có quyền giới thiệu nhà văn, nhà học giả, nhà hội họa, điều khắc minh « cho là xứng đáng nhận giải một triệu ». Hồ sơ giới thiệu phải gửi về Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, hạn chót cuối tháng 12-72. Muốn biết thêm chi tiết, nên đến Phủ trên mà hỏi. Tuần báo *Tuổi Ngọc* đặc biệt giới thiệu nhà văn Anh Hợp. Toàn bộ tác phẩm của Ông là một sự cẩn rứt lương tâm của những ai làm văn chương và đặc trách văn chương xứ này. Ông hiện đang là cái bang, phải đi ăn xin, đi bới thùng rác. Anh Hợp có học, viết văn viết báo rất cự phách. Ông mà được 1 triệu, sẽ làm lại cuộc đời và, chắc chắn, sẽ đe dọa nhiều tác phẩm xứng đáng. (Phạm Định)



hội thảo văn chương nhi đồng trên mặt báo

Kể từ hôm người ta thay đổi và làm mới; hoàn toàn trang báo của người ta thì bèn xẩy ra một cuộc tham luận về sách báo nhi đồng rất ư là mê « bê bi » và cũng rất ư là « không tự thẹn chút nào ». Các em « My baby » phàn nàn thiếu sách báo nhi đồng. Rất đúng. Văn đề này đã xua như trái đất, trước các em và người hướng dẫn thảo luận của các em, khôi khôi đã « đặt vấn đề ». Các em công kích truyện tranh nhảm nhí. Rất đúng. Các em thẳng tay sát phạt quý vị họa sĩ « can » truyện tranh ngoái quay. Rất sai. Vì ngay ở trang « My baby » đã chính ình thường xuyên truyện tranh « can » từ truyện tranh ngoái quay hơi thiêu lương thiện bởi không ghi xuất xứ « can » ở đâu, tác giả nào ! Các em đã nghị nhi đồng viết cho nhi đồng mua đọc. Đây mới là vấn đề mà « người đặt vấn đề » phải diễn tả nỗi vất vả, khó khăn của ai muốn thực hiện một tờ báo nhi đồng. Bao nhiêu tờ báo đã thất bại ? Làm báo và viết báo khác nhau thế nào ? Và một tuần báo tư cách như tuần báo *Thiếu Nhi* do nhà văn Nhật Tiến chủ biên đã được trang « My baby », hơi Mèo mệt tí, một lần nào giới thiệu nồng nhiệt ? Hướng dẫn « Baby » mà đưa « Baby » vào một ảo tưởng, công kích sai lầm và không giải thích là một tội lỗi. Anh Tô Ngọc, « chị » Thùy Hương thử xuất bản một tuần báo thiếu nhi coi. Nhờ quý vị một chút ! (Ái Nhi)

những bài thơ của năm năm phiêu bồng

Có phải Bùi Giáng đã nói : Làm thơ là phiêu bồng? Tôi không nhớ rõ. Từ hai mươi năm trở lại đây, nhiều thi sĩ đã giải thích tại sao họ làm thơ. Và tôi bồng quên hẳn sự giải thích của Xuân Diệu hay Hàn Mặc Tử. Tôi không biết làm thơ nhưng rất yêu thơ. Và tôi được hân hạnh quen thân nhiều thi sĩ. Thú thật, tôi ước mong làm thi sĩ. Có hàng ngàn người đã xuất bản thơ nhưng chưa bao giờ họ là thi sĩ. Thơ là tình túy của văn chương. Làm thơ rất dễ. Làm thơ hay thì khó khăn vô cùng. Nếu làm thơ là phiêu bồng

Với tinh thần bảo cờ của Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa, « giang hồ hắc bạch », tức là hai môn phái văn chương viễn mơ và văn chương dãy thân, bèn nghĩ tới ba người tràn trề hy vọng ăn giải văn chương học thuật. Mỹ thuật không bàn tán. Ba người đó : thi hào Vũ Hoàng Chương, kịch tác gia Vi Huyền Đắc, dịch giả Nguyễn Hiển Lê. Nếu có thi hào Vũ Hoàng Chương, kịch tác gia Vi Huyền Đắc phải đợi sang năm. Vũ Hoàng Chương đã từng đoạt giải Văn Chương Toàn Quốc thì Vi Huyền Đắc có đurdong hơn. Nguyễn Hiển Lê cũng đã chiếm giải (hoặc bị chiếm giải tùy ý) Văn Chương Toàn Quốc một lần rồi. Vậy chúng tôi đe nghị kịch tác gia Vi Huyền Đắc với PQVKĐTVH. Còn ngành học thuật nên nghĩ tới một nhóm người thường xuyên hoạt động và đã gầy được tinh thần ham hiếu học thuật trong quần chúng từ nhiều năm nay, đó là nhóm các nhà sư Tam Tông Miếu. Ai dám phủ nhận ánh hào quang của lịch Tam Tông Miếu ? Nhóm học thuật Tam Tông Miếu rất xứng đáng, biến khảo ngày lành tháng tốt, giờ hung, giờ kiết thật công phu. Chúng tôi thành thực giới thiệu. (Chu Sa)

làm phim chỉ là chuyện đùa

Ngọc thân ái khích Duyên Anh làm phim hạ phim hài hước rẻ tiền của phóng tác từ tiêu thụyết của anh. Tôi tưởng thật, với loan tin Duyên Anh sắp làm phim. Đọc bài NTA, Duyên Anh đã càu nhau. Đọc bài của tôi, Duyên Anh nồi sùng. Anh nói mù thì mù luôn, không nên mờ ước chột. Và anh quả quyết không làm phim với ai. Nhưng đạo diễn Hoàng Anh Tuấn, một thi sĩ mà Duyên Anh ái mộ thơ tình của chàng, đe nghị Duyên Anh viết một truyện phim con nít. Chưa ai làm phim con nít, ở Việt Nam cả, có lẽ, Duyên Anh sẽ giúp Hoàng Anh Tuấn một lần. Và sẽ chỉ là người viết truyện phim. Còn lại là phần của Hoàng Anh Tuấn. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo rất khoái văn chương, nghệ thuật. Ông lai cung nhiều ưu tư về tuổi thơ. Hy vọng ông cho mượn vốn « phát triển » phim nhi đồng. Được chăng, thưa Ông ? (K.C.C.)

giải thưởng truyện nhi đồng

Trung Tâm Học Liệu thuộc Bộ Giáo Dục vừa làm một cuộc phát giải thưởng truyện nhi đồng. Cái buồn cười là *Tuổi Ngọc*, tuần báo cũng đã lai rai ít nhiều ưu tư về nhi đồng và chủ nhiệm *Tuổi Ngọc* thì viết cả cuốn *Bò sữa gặm cỏ cháy* để bầy tò nỗi ưu tư đó mà Trung Tâm Học Liệu tổ chức cuộc thi truyện nhi đồng không kèm gửi bản tin cho *Tuổi Ngọc* đăng. Rồi phát giải lờ luôn. Tình nguyện phục vụ cho «*Thiện Chí*» là một chuyện vất vả. Có lẽ phải tới tận Trung Tâm ăn chực nằm chờ xin một cái tin có liên quan tới giáo dục, thiếu niên, nhi đồng. Lần sau Trung Tâm nhớ «*thầy*» cho mâu tin, không ai tính tiền đâu mà sợ. Bây giờ nói về giải thưởng của Trung Tâm. Phát giải rất tốt, rất đáng cõi võ. Nhưng phát giải hay treo giải chỉ mới là hành động tiêu cực nếu Trung Tâm thật sự muốn cung ứng món ăn tinh thần cho nhi đồng. Trung Tâm thừa phượng tiện ẩn loát, giàu tiềm bạc (nhà nước mò lỵ), phải hành động tích cực. Nghĩa là phải thành lập nhà xuất bản, in nhiều, bán rẻ, chỉ lo hòa vốn. Xuất bản sách và xuất bản luôn một tuần báo nhi đồng xem sao, xem khả năng giáo dục nhi đồng của Trung Tâm ra sao. Cứ Đỗ Vui Đề Học mãi và không «*khởi sắc*» thêm, nhi đồng đã bắt đầu chán rồi đó. (*Kiến Em*)

giới thiệu sách báo mới

Tòa soạn *Tuổi Ngọc* đã nhận được những sách báo sau đây do các tác giả và nhà xuất bản gửi tặng :

– KHÁI HƯNG, THÂN THẾ VÀ TÁC PHẨM : Tiêu luận văn học của 7 tác giả. Nam Hà ấn hành. Sách dày 132 trang giá 190 đồng.

– NHỮNG NGÀY CẠN SỮA : Tập truyện của Minh Quân, Trí Đăng xuất bản. Sách dày 190 trang, giá 260 đồng.

– KẺ SỐNG ĐÃ CHẾT : Truyện dài của Dương Nghiêm Mậu, Giao Diêm xuất bản. Sách dày 184 trang, giá 230 đồng.

– VÕ ĐANG BÁT BẢO QUYỀN : Biên khảo võ thuật của Nam Anh. Cơ sở Đất Việt xuất bản. Sách dày 190 trang với nhiều hình ảnh, giá 480 đồng.

– Ý TƯỞNG : Thơ Xuân Hữu, Nhập Cuộc ăn hành. Sách dày 20 trang. Bản đặc biệt không đẽ giá.

– NỐI TỪ ƯỚC VỌNG : Thơ Viễn Tống, tác giả xuất bản. Phổ biến hạn chế. Bản đặc biệt.

– ĐẦU CÀNH PHƯỢNG ĐỎ : Truyện tình học trò của Liên Hợp, Tay Ngà xuất bản. Sách dày trên 200 trang khò bỏ túi. Bìa offset tuyệt đẹp. Bản đặc biệt không đẽ giá.

– TÌNH KHÚC : Thơ Tường Dung. Bìa và phụ bản Cung Thương Nguyễn Trọng Đệ. Sách in ronéotype. Bản đặc biệt.

– VẾT CHÂN CHIM : Truyện dài của Quyên Di. Bìa offset của Vi Vi. Tủ sách Ngàn Thông ấn hành. Sách dày 161 trang giá 120 đồng.

– YÊU : Truyện phim và phân cảnh của Đỗ Tiến Đức phỏng theo tiêu thuỷ I cùng tựa của Chu Tử. Nhóm phim Nghệ Thuật xuất bản. Sách dày 146 trang với nhiều hình ảnh in toàn offset, giá 300 đồng.

– MỘNG VÀNG : Tuyển tập thơ của nhóm Mộng Vàng. Sách in ronéo. Bản đặc biệt.

Tuổi Ngọc chân thành cảm ơn người tặng sách và ân cần giới thiệu cùng bạn Ngọc.

CÁO LỐI

Vì mục Ngọc thân ái «*cạn*» câu hỏi (dù NTA nhận được rất nhiều thư nhưng hầu hết là những câu hỏi không hợp với «*tiêu chuẩn NTA*», nên kỳ này NTA tạm gác bút. Mong nhận được những câu hỏi lành mạnh, thông minh từ bạn đọc để NTA lại tiếp tục nói chuyện, từ số 83.



VÀO MỘT MÙA MỚI • MAI

EM CHOÀNG TỈNH TRONG BUỒI SÁNG CÒN MỜ NHẠT bên ngoài cửa sổ. Những con chim đầu ngày đến hót trên ngọn dừa, tiếng vỗ cánh, tiếng chuyền cành, tiếng gió reo khẽ trong bụi trúc kiềng, và hơi lạnh như núp hờ đâu đó, tung hơi nhỏ len vào phòng đánh thức trí não cùng với buỗi sáng. Mùa đông. Hai tiếng đó như một tiếng ngân trống trèo, vui tươi. Em nhận ra cái lạnh khác thường từ hôm kia, khi thức giấc đi ra sân, chống tay trên bao lơn trùm người ra ngoài nhìn xem cây huỳnh hoa có trồ thêm búp non nào không. Sương thấm vào áo mỏng, lạnh dưới gang bàn chân. Hơi lạnh như tám lưỡi choàng ập lên người em xít xao, quắn quít. Trong bóng tối, chồi non màu tím sầm lặng thinh như ngái ngủ. Trên thinh không như có tiếng động ú ù lùa hơi rét cảm cảm xuống mặt đất. Những vi sao lẻ loi ướt lạnh long lanh. Đêm thật cô tịch, quạnh hiu và kỳ diệu ! Em nhớ chuyện các vì sao và nghĩ rằng giờ này có chủ nhỏ đang ngủ ngon trên vai gã chăn chiên. Em trờ vào giường kéo chăn đắp giấc ngủ vô tư, mơ màng ao ước phải chi một đóa huỳnh hoa nở kịp vào mùa đông này.

Bây giờ là mùa đông rồi hay sao ? Vô tình mà em chờ đợi, mong mỏi từ cơn gió lạnh trái mùa từ năm xưa. Hai tiếng gọi mùa đông ngọt ngào như hơi rét miền Nam vừa đủ gọi dậy những chiếc áo len màu làm dáng, cho em bước lại con đường xưa ấp yêu kỷ niệm, cuống quýt thương yêu và chờ về hồn đầy chật nhớ nhung. Bác phu trên đường quàng hầu thêm chiếc khăn bông quét lá rơi vun thành đống rồi đồ vào xe cút kit đầy đi. Đầy theo mùa thu cùng nỗi buồn của lá xa cây về với đất, cho hàng cây bắt đầu dệt lại hy vọng bằng những chiếc lá màu xanh. Buổi sáng yên tĩnh. Em đến thăm ngôi trường mới. Vẫn dây tigòn leo lên bờ tường ngậm sương hồng thắm. Lối đi vung vãi đá cuội làm dấu tê gót chân trong

đôi giày mới. Em kêu tiếng giày rộn rã trên dãy hành lang im lặng, nhưng rồi em giật mình trước vẻ bắn bật ngủ mê của buổi sáng chưa rõ, của giảng đường phong kín trong suốt thời gian dài tưởng chừng như quên lãng. Em ngồi xuống chiếc ghế bên hành lang, đón chiếc lá sao bay ngang gỡ kẹp gạch quắn quít những chữ M rồi thả rơi theo gió, thả rơi một chút hồn em theo đó. Nhưng em giật mình, vạt nút chiếc lá lại đếm thật kỹ bao nhiêu chữ M. Em sợ con số lẻ sẽ là một điều gỡ ! Và em muốn khóc với điều dị doan hiện hiện trước mắt. Em vạch mạnh thêm một chữ nữa nhưng chiếc lá rách toang. Ô ! Em thèm nghe tiếng nói thân quen của anh biết dường nào. Thèm lại một buổi trưa tan trường anh chở về trong nắng trưa thiêm thiếp trên tóc rỗi, trên vai áo trắng, trên đôi bóng im lèn mặt nhựa nóng mè có lần nào em ao ước ngủ quên trong cơn nắng mè đầm đó. Ý nghĩ thoảng qua làm buồn đôi mi chi lạ ! Ghi làm sao hết nỗi giận hờn của hôm nào anh không tới đón. Em viết rồi em xé, rồi em湿润 ngon lửa hồng thiêu rụi quyên nhật ký thân yêu. Em giận cả những dòng chữ đã ghi lại của em một lòng triu mến. Thế không thèm đề mắt nhìn khi gặp lại, không thèm nhớ, không thèm khóc... Coi nào, em phải cứng rắn hơn một chút. Nhưng mà, em không còn là em của ngày xưa nữa, của cái quắc mắt lạnh lùng khi đi ra phố, của thờ ơ đối với tất cả những chuyện bên ngoài sách vở vậy mà.

Khi em bước ra khỏi cổng trường nắng đã xuống lung chừng. Bầu trời rộng ngan ngát hơi sương, và trong hồn em ngan ngát một thứ hương kỳ lạ. Em muốn reo trên môi : Mùa đông đã tới rồi ! Tới đê trám nhung trên quả tim em, bọc hồng mờ ướt, và rải rắc hạnh phúc xuống đôi chân cô bé đang yêu.

MAI

Đã phát hành

KHÁI HƯNG

thân thế và tác phẩm

tập tiểu luận văn học

viết về nhà văn lớn thời tiền chiến, linh hồn
của Tự Lực Văn Đoàn

DƯƠNG NGHIỄM MẬU — ĐÀO TRƯỜNG PHÚC
ĐẶNG PHÙNG QUÂN — HUỲNH PHAN ANH
THỦ TRUNG — VŨ BẮNG — VŨ HẠNH

NAM HÀ xuất bản

Một tài liệu tham khảo cần thiết cho học giới

lẽ
thi
hoài
vương



23-10

Sáng này tôi dậy thật muộn. Khi tôi mở mắt ra thì mai trưa đã lên khỏi ngọn cây cau ngoài sân. Tôi nghe cỗ họng mình đắng ngắt, đầu nặng chì và thân thể hình như đinh chặt vào giường. Tôi cố gắng ngồi dậy đi rửa mặt, phải cố gắng lắm tôi mới bước ra được khỏi giường. Tôi đưa tay sờ trán, thấy hâm hấp nóng. Tôi đi lảo đảo với những bước chậm chạp về phòng vệ sinh. Bóng dung tôi úa nước mắt. Cơm bệnh đã hành hạ tôi suốt ngày hôm qua và bây giờ tôi như một cái xác không hồn. Tôi trở lại giường, buông mình xuống một cách mệt mỏi. Nhà vắng hoe, có lẽ moi người đang dùng diêm tam dưới phòng ăn. Tôi không nghe得到. Hôm nay rồi tôi không ăn uống chi hết. Hai viên thuốc màu hồng xinh dang nằm yên trên bàn như mời mọc tôi. Tôi bưng vội lấy ly nước và nốc cạn. Có lẽ chúng sẽ làm tôi khỏe hơn một tí, tôi nghĩ như vậy. Tôi nhìn đăm đăm lên đỉnh màn, lòng nghe có một nỗi chán chường nào khuấy động không đứt. Cơm bệnh đã làm tôi chán nản tất cả, muốn chết đi cho được việc. Tôi chợt nhớ đến đứa bạn cũ, nó vừa chết đi cách đây hơn hai tháng. Cái chết của nó thật bất ngờ, đến đôi giờ này tôi vẫn tưởng là nó còn sống trong thành phố này, đang đối diện với tôi. Hôm đi tiễn đưa nó lần cuối cùng, tôi vẫn còn sững sờ, kinh hãi vô cùng. Ban đêm đưa này nhìn đứa kia, không ai nói với ai một tiếng nào, binh như tất cả đều kinh hoàng trước cái chết của nó. Cơm bệnh quái ác đã cướp mất nó đi, bệnh đau màng óc, ba tiếng nghe sao ron réo. Tôi hình dung thật rõ gương mặt trắng bệch của nó lúc người nhà dở tấm lụa trắng trên mình nó cho chúng tôi nhìn một lần cuối. Tôi chợt rùng mình. Dung đó. Nó đã chết rồi. Như một con mơ. Đàm tang chỉ duy nhất một vòng hoa do chính tay chúng tôi kết lại cho nó. Dung đã ngủ yên. Một giấc ngủ muôn đời không người đánh thức. Thế là hết. Chết là hết. Là chẳng còn gì. Từ nay trong lòng thành phố này không

còn có bóng dáng của nó nữa. Trong nhóm bạn bè ngày xưa đã mất đi một đứa bạn hiền. Sao tôi không khóc được. Có lẽ khi người ta quá đau đớn, người ta không còn biết khóc. Lúc người ta đưa chiếc quan tài nó xuống lồng huyệt tôi đã đứng nhìn trân trối. Hình như, lúc đó tôi không còn là tôi nữa. Mắt tôi dán chặt vào cổ áo quan mà chân tay nghe như rời rã. Dung đó, Nó nằm yên trong ấy rồi. Chẳng bao giờ vùng dậy được nữa. Đau xót thật. Ôn ào chỉ một thời, rồi cũng qua. Không ai còn nhớ để mà nhắc tới. Như cái chết của Dung bây giờ đang chìm dần vào quên lãng. Và thế là xong một kiếp người. Tự dung nước mắt tôi trào ra hai bên khoé. Tôi khóc rồi ư? Một giọt nước mắt muộn màng cho đứa bạn cũ bay khóc cho chính tôi, cho con bệnh đang hành hạ thân xác, hay cho một kiếp sống của con người quá phù du bợt béo? Bao nhiêu câu hỏi giằng co trong trí, tôi chưa tìm được câu trả lời đúng đắn. Có phải tôi đã quá bi quan không, trong một lúc mà con bệnh để làm tôi không tự chủ được. Tôi với tay lên chiếc bàn ở cạnh giường tim thêm một viên thuốc và bưng ly nước uống cạn. Kéo chăn lên ngang ngực, tôi nhắm mắt, mong giấc ngủ này sẽ xua đi những ý nghĩ ngông cuồng vừa qua. Lạy trời, cho được như thế.

02 - 11.

Hơn một tuần lễ qua rồi mà con bệnh của tôi vẫn chưa thuyên giảm. Không biết nó sẽ hành hạ tôi cho đến bao giờ mới chịu chấm dứt. Từ trước đến giờ tôi có chịu một con bệnh nào dai dẳng như thế này bao giờ đâu. Bụng tôi trống rỗng, mấy ngày nay tôi có ăn uống được gì. Lúc sáng này bác sĩ bảo tôi quá yếu, ông ta bắt tôi phải vò nước biển. Tôi hơi run. Nhớ lại lúc ông ta châm chích tim gần nơi cánh tay tôi để ghim chiếc kim vào ông đã bảo rằng tay tôi quá ốm, gần lại thật nhỏ. Tôi đã mỉm cười không nói gì. Ông bảo tôi nắm tay thật chặt để ông ghim kim vào vì gần tay tôi quá nhỏ. Tôi không đủ can đảm mở mắt nhìn ông ta làm. Tôi nhắm mắt lại. Chiếc kim được ghim vào cánh tay. Tôi phải chịu đau một lúc. Tự dung tôi sợ hãi... Khi chiếc kim được rút ra khỏi tay tôi, tôi mới hoàn hồn. Trên cánh tay tôi, nơi chiếc kim được ghim vào khi nãy, đã có một vết bầm tim thâm. Tôi nghĩ đến Chiêu Quân, người bạn rất thân của tôi, định khi gặp nhau sẽ chỉ cho Chiêu Quân xem chỗ « bị thương » này, chắc Chiêu Quân sẽ phải xuyệt xoa nhìn tôi thương mến. Nhưng có lẽ vài hôm nữa vết bầm sẽ lặn mất, tôi nghĩ thế, và Chiêu Quân chắc cũng sẽ không còn thấy được « vết thương » này trên cánh tay tôi. Tôi chột buồn.

Bây giờ tôi đã thấy đỡ nhiều. Có lẽ nhờ chai nước biển kia. Tôi đã ăn được một chút cháo. Tôi chột nhớ ra hôm nay là ngày tựu trường. Nỗi tiếc nuối nào lại giáng tơ trong hồn tôi. Buồn muôn khóc. Tôi nhớ ngày tựu trường năm trước, tôi dậy thật sớm, thay áo mới, chạy như bay đến trường để dành lấy chỗ ngồi. Chiếc bàn nhất, đối diện với bức gỗ, chỗ ngồi ấy tôi ghi nhớ muôn đời. Phải đi thật sớm và phải vất vả lắm tôi mới giành được một chỗ ngồi như thế. Không biết chiếc bàn ấy có những gì quyến rũ tôi phải cố giành cho được nó. Nó cũng thường thôi, như bao chiếc bàn khác trong lớp, vậy mà tôi thương chỉ mình nó. Chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vì nó chống lại con bệnh lười trong lớp và co le vì nhớ nó nên tôi có được những dịp chọc pha thầy, cô, bởi chỗ ngồi thật thuận tiện. Đây cũng là một cái thù trong đời làm học trò của tôi. Ngày tựu trường năm nay tôi đã không còn có cái hạnh phúc di học sớm để giành bàn nữa. Bởi tôi đã bỏ trường mà đi. Nếu hỏi tôi cái gì đã làm tôi nhớ nhất suốt thuở làm học trò trung học, tôi sẽ trả lời không chút suy nghĩ rằng đó là cái kỷ niệm những

ngày tựu trường đi sớm để giành bàn. Giản dị như thế đấy. Tôi đã xem đó như là cái hạnh phúc tuyệt vời của những năm tôi mặc áo trắng làm học trò trường Thoại Ngọc Hầu, cái hạnh phúc thật tầm thường nhưng rất khó tìm thấy, theo tôi nghĩ. Nhưng bây giờ, hôm nay, cái hạnh phúc đó đã rời xa, tôi không còn cách nào nắm giữ được nữa, nó đã tung cánh bay đi. Như ngày nay tôi đã bỏ trường mà đi vắng. Và như thế là tôi là một kẻ đau khổ nhất đời, bởi biết đến bao giờ tôi tìm lại được cái-hạnh-phúc-tuyệt-vời kia đã mất. Giá hôm nay tôi đừng bệnh, chắc là tôi sẽ đến trường. Cũng với áo lụa trắng, nhưng không cặp sách và chiếc phù hiệu « Thoại Ngọc Hầu » cũng không còn trên cổ áo. Tôi sẽ đến trường với một bộ mặt khác lạ, với cương vị của một người đã bỏ trường mà đi giờ trở về thăm, chứ không phải đến trường để ngồi học như xưa, đó chính là nỗi đau đớn nhất cho tôi. Tự dung tôi nhớ lớp C tôi quá đỗi. Chiếc bàn cũ của tôi năm trước, ngày nay không biết thuộc về ai nỉ? Tôi nhớ đến bạn bè cũ, giờ này chắc chúng vui tươi lắm với ngày tựu trường. Và Chiêu Quân thân ái của tôi chắc cũng đang bận rộn không ít...

06-1

Tôi đang ngủ mơ màng bỗng nghe có tiếng gọi tôi dậy. Dậy đi H. Có bạn đến thăm. Tiếng ba tôi nói. Tôi mở mắt. Nỗi sung sướng thoáng hiện trên mắt tôi, tôi chột mỉm cười rột mình. Gần hai tuần lễ nay nằm liệt trên giường, chẳng rời khỏi nhà được một bước, tôi thấy nhớ bạn bè kinh khủng. Tôi đoán chừng chắc Chiêu Quân đến thăm tôi, tôi sung sướng với ý nghĩ đó của mình. Nhưng không, tôi hơi thất vọng, không phải Chiêu Quân mà là Phượng, một người bạn cũ. Hắn hỏi tôi làm gì mà biệt tăm biệt dạng, hắn chưa biết rằng cả tuần nay tôi bị bệnh. Tôi bảo hắn, ta đau gần chết, mi không đến thăm ta thì chớ, còn nói ngược. Hắn cười dễ ghét bão, tao nào biết đâu, thôi đừng buồn. Tôi hỏi Phượng huyên thuyên về trường cũ. Tôi nói mi sướng hơn ta, còn học được ở trường một năm nữa. Phượng tròn mắt, hắn hỏi tôi, mày có điên không cơ chứ, tao phải học « đúp » lại một năm, rầu gần chết mà bảo sướng. Con nhỏ làm sao hiểu được ý nghĩ của tôi. Tôi cãi bướng, ừ, thế mà sướng đấy, nhỏ à. Nói chuyện trời trăng mây nước một lúc, Phượng ra về, đưa tôi trở lại với con bệnh của mình. Nỗi trống vắng lại bủa vây lấy tôi. Hồn bỗng dừng chót buồn lịm. Tôi nao nức nghĩ đến ngày tôi sẽ trở lại thăm trường, ngày ấy hẳn là tôi vui lắm. Nhưng tôi chưa khỏi bệnh kia mà. Ngày nào cũng thế, vẫn là Oratricyl, Novalgin, Oradexon..., uống đắng cả miệng môi. Tôi nản vô cùng. Bao giờ tôi mới rời khỏi được các thứ đó hờ tôi? Tôi nhớ lại câu chuyện lúc nãy với Phượng, những lời hắn nói làm tôi trôi qua như một giấc mơ, giấc mơ thật ngắn mà tuyệt diệu vô ngàn. Có lẽ là như thế, bởi đến giờ này tôi vẫn còn băng hoàng, vẫn còn ngạc nhiên tự hỏi tại sao mình lại có thể bỏ trường mà đi nhanh chóng thế. Giấc mơ, ôi giấc mơ tuyệt vời của tôi, em sẽ mãi hiện hữu trong ngắn kéo ký ức của tôi, ngàn đời không phai nhạt. Để cho những ngày tựu trường của những năm học sắp tới tôi vẫn còn được nhìn lại bóng tôi ngày cũ, cặp sách đi vội và đến trường giành chỗ, còn được trở về thăm trường với nỗi nhớ thương chất ngất không rời. Con bệnh ơi, hãy buông tha cho tôi nhé, hãy xa tôi đi như một con mơ thoảng qua hồn, đừng đeo đuổi tôi nữa, tôi cho tôi biết chừng nào. Tôi nhắm nghiền mắt lại, nguyện cầu. Trên đời môi tôi, hình như có một nụ cười héo hắt..

LÊ THỊ HOÀI VƯƠNG



KHANH LINH • HOAI DIỄM TÙ

cám ơn tiều muội

Tặng Triều Hạnh

tiều muội hời ! nhó ai đầu biếng chải
lược hững hờ gương cũng chẳng
mảng soi ?
mây tóc rối bay rùng hoang cỏ đại
nụ tình sâu héo hắt rụng bờ môi
muội thương hại cuộc đời huynh
trôi nỗi
kiếp thăng trầm bọt nước bóng phù

du
tuổi con gái muội buồn riêng một cõi
giác mơ đầu đời sớm nhuốm ưu tư
huynh biết lắm, tình huynh làm
muội khô
chuốc bồ hòn cay đắng vị đam mê
cô nữ sinh chưa rời trang sách vở
đường xanh hồng dà trắc trở nhiều
khê

hoa yêu của huynh nở mùa trái nắng
trong lòng đời xơ xác cánh tàn phai
nhuy rướm máu đường tim đêm
nguyệt lạnh
nghe tương lai mộng vỡ tháng năm
dài
từ tiều muội khai thông nguồn mặt
ngọt

úmen nồng trên lớp sóng tiềm sinh
trời đất cũ bỗng thay màu sắc lạ
hồn cuối chiều cửa mờ đón bình minh
bởi chân thật là quyền năng huyền
nhiệm
nên lửa tình yêu thấp sáng tâm hồn
cám ơn muội đem hồn thơ tuyệt diệu
ru tim huynh trong mạch sông khơi
nguồn

KHÁNH LINH

buổi xá ngưởi

Tặng Nam

sáng nay ra phố nhìn quanh quất
lòng bỗng buồn tênh như bụi bay
mọi ngã tư vui đều khép lại
lối nào anh đến với em đây
trở về phải bụi ngoài bìa sách
thiu thiu tình xưa ngủ mấy tờ
hồi hoảng anh tra tìm tự diễn
nghĩa đời nhả nhạt múa vu vơ
hình như trái đất trôi tho thẩn
xa ngắt lòng sầu giữa phố đông
giữa lúc thanh xuân hồn đóng bụi
tình bằng sương mờ dáng mènh
mong !

HOÀI DIỄM TÙ

lòng kính vỡ • lệ thơ

Con búp bê nhỏ, tóc ngắn, áo dài với hai bàn tay đưa ra phía trước. À mà nó có vẻ như lúc nào cũng chờ đón, mời gọi một cái gì đó. Phải vậy không. Con búp bê của N.? Con búp bê đau khổ. Con búp bê không còn lòng kính. Bề mặt rồi còn gì. Có lẽ trong thâm tâm đang oán trách tôi lắm đấy. Kia nhìn xem, dáng nó đứng trong buồn rầu, mắt nó xa xăm, gương mặt nó có một chút gì u tối. Tại sao vậy? Tại sao mấy lúc này con búp bê của N. lại có bộ mặt lúc nào cũng tối sầm như thế kia nhỉ? Nào lại đây cho tôi bảo tí nào! Đưa mắt mũi cho xem đi! À à ạ thôi phải rồi, búp bê buồn là phải vì trên người búp bê đầy bụi. Bụi trên tóc, trên mặt, trên vai, trên tay, trên áo và trên cả đôi guốc nhỏ dưới chân nữa. Trông mới là thảm hại làm sao! Trông mới là «bụi đời» làm sao! À cô, búp bê ơi, bây giờ cô là «con búp bê bụi đời của tôi» đấy nhé. Búp bê nghe đây này. Cho dù búp bê không còn đẹp như xưa, cho dù búp bê có «bụi đời» đi mấy nữa tôi cũng vẫn thương búp bê đó chứ. Thôi, búp bê đừng buồn nữa chứ! Thế nhưng cô búp bê của N. vẫn giữ nguyên dáng điệu u buồn đó. Ánh mắt nó vẫn như lạc vào cõi nào phiền muộn. Buồn thật tôi chyện thương nó...

Ngày kia, năm sinh nhật mười sáu tuổi của tôi, N đã đem nó đến trao tận tay tôi với một ánh mắt khó hiểu rồi lặng lẽ đi. Phần tôi thì e thẹn và cảm động lắm nên chỉ lú nhí ba tiếng «cám ơn N» rồi chạy biến vào phòng khóa cửa lại, đem con búp bê ra xem. Kèm theo búp bê có một tấm thiệp nhỏ với hàng chữ đơn sơ «Kỷ niệm sinh nhật thứ 16 của T. Chúc T. Dễ thương hoài như thế». Mà con búp bê dễ thương thật đấy chứ, tôi cứ sẩm soi mãi cái lòng kính trong đó con búp bê tươi cười trước hai tấm gương đặt chéo, dưới chân có mấy nét vẽ hoa và cỏ trông thật là xinh.

Nói tóm lại con búp bê được lồng giữa một khung cảnh thật thơ

mộng thật ngô nghênh, và hoàn toàn tách biệt. Tôi đã nâng niu nó giữa hai bàn tay và đã cảm giác một cái gì mong manh... Trong đầu óc mơ mộng của tôi thường ngày đó, thật khó quên. Tôi lảng xăng xê một chỗ thật biệt để chưng cô búp bê của N. lên. Tôi bận rộn tìm kiếm một cái tên, nhưng tìm mãi không ra, rồi tôi gọi bằng « Cô búp bê của N » Vậy thôi.

Lúc đó, cô búp bê không có một tí nào cái vẻ tầm thường chung của những cô búp bê cũ trong phòng của tôi, và cả của những cô búp bê trong tủ hàng ở ngoài phố. Thế nên phải cho cô một chỗ thật đặc biệt: Tôi đã cho cô đứng trên cái tủ nhỏ đầu giường, một chỗ thân cận nhất và cao nhất trong cái thế giới riêng biệt là căn phòng của tôi. Cứ thế mỗi sáng, mỗi trưa mỗi tối, nghĩa là ngoại trừ những lúc tôi không có mặt ở trong phòng, thì lúc nào hình ảnh của cô ta cũng có trước mắt tôi. Cũng từ đó tôi bắt đầu nhận thức được một sự kỳ lạ. Hình như có một cái gì triu mến một cái gì êm dịu lạ kỳ toát ra tự hình dáng của cô búp bê đã mang theo cả một bầu trời xuân đến cái thế giới riêng biệt của tôi. Nói như thế có lẽ không có quá đâu. Nay nhé, có cả hoa thắm, có biếc dưới chân của cô cơ mà, lại còn chả có khi nào tàn nữa ! Tôi bắt đầu thấy sự trống trải trong tôi đang dần dà lui bước và, thay vào đó, là sự hiện diện của một cái gì tôi chưa biết được. Đến một ngày kia, tôi chợt thấy như có một niềm vui nào đó làm mọng trọi đôi môi hàm tiếu của cô búp bê. Vài tuần sau đó, tôi lại chợt thấy dường như có hy vọng hồng hồng trên đôi má của cô. Rồi vài hôm sau, tôi đã lặng ngồi đếm những giấc mơ nhảy múa trong ánh mắt đèn láy của cô... Và còn gì nữa ? Tôi còn biết là con búp bê của N. đã đem đến từng hạnh phúc nhỏ rải rác vào thời gian và không gian của tôi. Tôi sung sướng đi tìm những khâm phá như thế. Tôi mê mải lục lọi nhưng không bao giờ tìm ra cả. Chỉ biết rằng những gì cô búp bê của N. mang đến cho tôi đều rất bất ngờ. Bất ngờ như một hôm nào đó, thức giấc, nhìn lên hình dáng lúc nào cũng canh thức của cô búp bê, tôi thấy, cô vẫn đưa tay ra, chào đón tôi như mọi ngày, nhưng lần này có thêm vẻ mời gọi, dục dỗ... Tôi đã áu yếm hỏi rằng: « Nay cô búp bê của N ơi, cô định rủ tôi đi đâu đây ? Đi lang thang dưới mưa lá, đi nhẹ nhẹ trên vùng đá sỏi, đi đếm chân trên cát, hay là đi đan tóc với cỏ mà nhìn mây bay nhỉ ? » Cô búp bê đã chẳng cần trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, và một thoáng thôi. Tôi đã giật mình, vùi đầu vào gối, nhắm mắt, nín thở, cho con xúc động qua đi. Bàng hoàng. Xấu hổ. Hồi hộp. Do dự một chút rồi nhìn lên. Tôi đã nhìn thấy trong đôi mắt của cô Búp bê một giấc mơ kỳ lạ, Không phải nữa, cũng không phải là một giấc mơ mà là một hình ảnh. Hình ảnh ấy có một con đường đầy hoa lá, như hoa như lá dưới chân con búp bê, có cả một bầu trời hồng, hồng như màu hồng đôi má của cô. Rồi trong bầu trời đó có dãy dấp rắn rỏi của một người đang vẫy tay... Tôi đã nhìn thấy từ đôi môi cô, hình như nhẹ nhàng bay ra một vài âm thanh, rộn rã, tha thiết. Và tôi đã thở thè cùng búp bê: « Không đâu búp bê ạ, đi xa thế là phiêu lưu lắm đấy. Tôi sợ. Đường tuy đẹp nhưng sao lại quá búp bê ạ. » Hình như búp bê

không thèm nghe tôi, vẫn đưa đôi tay ra, khẩn khoản. Bỗng nhiên tôi đâm cáu. Tôi đem nhốt con búp bê vào tận đáy tủ. Không thèm nhìn đến cô búp bê nữa. Như thế được một ngày, tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, thấy thiếu vắng, thấy bứt rứt. Tôi đâm ra oán búp bê. Tôi đã nói thầm: « Mi là đầu mối mọi sự dữ ! » Tôi khổ sở quá. Cuối cùng búp bê đã trở về vị trí cũ và tôi đã nói: « Tôi hàng rỗi đó và búp bê hãy dẫn tôi đi đi ». Và vì cô búp bê đó tôi đã khám phá thêm một con đường nữa, một con đường lạ, một con đường đẹp tuyệt vời, một con đường rất cũ mà rất mới. Tôi không biết có bao nhiêu người đã đi qua, tôi chỉ biết rằng búp bê đã gọi con đường đó là con đường « Yêu ». Ngày nào cũng thế tôi cười vui và đùa giỡn trên con đường và càng ngày càng đi sâu hơn, càng làm nhiều khâm phá hơn. Đến một ngày kia, vì mải mê đùa giỡn, tôi đã làm ngã cô búp bê. Rơi xuống. Cái lồng kính vỡ tan. Tôi đã khóc. Tôi đã nhặt từng mảnh vụn đem cất vào một cái hộp. Từ đó búp bê trở trại. Chung quanh nó không còn hoa và lá, và búp bê không còn tươi cười nhìn hình ảnh mình nữa. Búp bê buồn lắm, tôi biết. Và tôi cũng cảm thấy như có một mảnh kính đã cắt đứt một góc nào tâm hồn tôi. Búp bê sẽ khỏe sở. Tôi không biết làm sao hơn. Tôi không thay đổi chỗ cho búp bê. Tôi cũng không làm lồng kính khác để thay vào, vì tôi biết, búp bê sẽ không thích. Dù sao, không lồng kính búp bê vẫn đẹp. Nên tôi đã để yên búp bê như thế.

Tôi nhìn kỹ lại « cô búp bê ra đời của tôi ». Mắt búp bê đã bị nhòa đi, tôi tim mãi không đâu ra một giấc mơ. Đôi má búp bê cũng đã phai rời tôi không nhìn ra ở đó hy vọng nào và hình như đôi môi nhạt màu có nét méo đi. Trông nó thật thảm hại. Chỉ còn đôi bàn tay vẫn đưa ra. Tôi nói « Búp bê kiên nhẫn thế ư ? búp bê muốn tôi trả lại cái lồng kính cũ à ? hay là búp bê muốn tôi cho búp bê cái gì ? Tôi đã cho cái chỗ tốt nhất, đã san sẻ tâm hồn tôi, đã chung vui từng ngày của một đời thiếu nữ, đã cho những giấc mơ, những hy vọng, những nỗi vui buồn. Bây giờ tôi có còn gì nữa đâu ? Búp bê đau khổ ơi ! búp bê vẫn chưa bằng lòng ư ? Búp bê còn muốn mời tôi đi phiêu lưu nữa phải không ? Tôi biết lần này tôi thay trong mắt búp bê ngàn đóa hoa tím nở trên đường đi, thấy trên má búp bê một bầu trời xám nhạt và vắng vắng đâu dày tiếng nhạc buồn. Tôi đã hiểu, con đường tôi sẽ đi với búp bê có thể sẽ mang một cái tên mà gọi lên nghe như tiếng thở dài, phải vậy không búp bê ơi ?

Hiện tại chợt đến qua mấy tia nắng tím loang nhẹ trên người tôi và búp bê. Và ngay trong lúc này tôi lại chợt thấy mình vừa làm một khâm phá: Tôi không dã chỉ yêu cô búp bê qua một lớp màu, qua một lớp kính. Cô búp bê của N đó, lúc nào cũng chỉ là một biều tượng không thay đổi, một biều tượng đẹp. Có thay đổi chẳng, có đẹp chẳng là một cái gì đó, hơi khó hiểu, khó diễn tả, một cái gì nhiệm màu lắm. Cái gì nhiệm màu đó bảy giờ đã ra đi. Đề cô búp bê ở lại, tro trại, voi hai bàn tay đưa ra. Cố cái gì nào khác để thay đổi cho cái gì nhiệm màu đó mà bù đắp cho búp bê đáng thương không dày ? Tôi không thể hàn gắn lại một cái gì đã vỡ. Tôi ngắt lấy một cánh hoa tím bên cửa sổ. Đặt vào lòng cô búp bê. Rồi bùi ngủi nhìn. Dáng dấp của nó bảy giờ trông trึu xuống. Nó như đang ôm trong lòng cái gì nặng lắm. Tôi nâng nó lên trong lòng bàn tay. Tôi chợt thấy có những hạt giòng lanh trên mái tóc dày bụi và trên đóa hoa tím trong tay của nó. Cùng lúc đó môi tôi nghe mặn. Tôi thốt lên: « Chỉ là kỷ niệm ». Liền sau đó, tôi cầm cuì viết: Ngày xưa... có một con búp bê...

HẠNH
PHÚC
MÀU HỒNG NHẠT
ĐẶNG NGỌC
TƯỜNG CHI



— Một tôi trả nhà Khanh ạ.

Người con gái mặc chiếc áo dài vàng có hoa nhỏ đang loay hoay với cái phin cà phê chót ngửng đầu lên. Gương mặt nở hoa chót tối sầm thảng thốt.

— Lại nữa.

Giọng người đàn ông hơi cao, phân trần.

— Nghe này Khanh, tôi không định thế nhưng lúc sáng ra bưu điện khi về ghé thăm tháng Thu...

— Phải ông Thu làm trọng ty thuế vụ không ông?

— Ấy đấy, mình đến đúng lúc vợ chồng gã đang tang gia bối rối, rõ khéo.

— Chi rúa ông?

— Có gì đâu, chẳng là nhà gã phải về Saigon vài tháng vì chuyện đất cát gì đó. Trên này vườn trại bỏ không. Thấy tôi lại hấn vồ ngay lấy bắt dọn tôi ở trong chừng hộ, mừng như chết.

Người con gái vẫn nhìn chăm chú vào những giọt cà phê rơi từ tốn trong cái cốc cao cổ bỗng quay lại cười cười.

— Ai mừng?

Người đàn ông cũng cười, néo mắt :

— Cả hai.

Kim Khanh cho đường vào cốc cà phê, quay nhẹ nhàng và đầy tới trước mặt người đàn ông. Nàng nói :

— Rì là hơi ngọt, tại mắc nghe chuyện bỏ lỡ tay, ông uống giùm Khanh.

Người đàn ông gật gật cái đầu rậm uống một ngụm nhỏ và bắt đầu hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày.

— Em vẫn lại thăm tôi chứ Khanh?

— Không chắc mô, để coi đã.

Lối nói lủng lơ của người thiếu nữ khiến người đàn ông nóng nảy, giọng nói như vua chúa, độc tài phát sợ :

— Phải đến không xem gì cả. Ý chứng cho thế chưa đủ ông ta tiếp :

— Hơn ai hết em biết là tôi cần em, từ bảy tám năm nay tôi im lặng nghe ngóng chiếc bóng của mình. Nay bắt được, là em đó, làm sao tôi lại không giữ chặt được nhỉ?

Kim Khanh hơi run rẩy khi chớp khẽ hàng mi dài mượt.

— Ông ạ, có những điều chúng ta không thể nào thoát ra được mà phải nhờ đến đêm tối thì thầm ; vì thế Khanh muốn ông im lặng. Đừng làm quá tim nhỏ của Khanh xao động vì sợ.

Người đàn ông dụi tắt mẫu thuốc. Đứng dậy và đi đến. Vuốt nhẹ những sợi tóc mịn nhu tơ chảy dài trên vai Kim Khanh vỗ về nhẹ nhõ.

— Đừng hãi, xin lỗi em, tôi lại quên mất câu : « nói thi không biết mà biết thi không nói ». Nhưng rồi em xem, tôi sẽ đem yên tĩnh đến cho em.

Đạt nằm dài trên giường, mệt mỏi. Đầu mắt thả bâng quơ qua song cửa sổ, đậu trên những tàn cây xanh dịu mắt căn phòng nhỏ không một tiếng động. Buổi trưa đầy khói nhơ nhung. Khanh ơi ! tôi chờ em đã mỏi. Một tuần trong căn nhà xa lạ thiếu linh hồn này phải chăng là duyên cớ. Khi tựa mình trên bao lơn trông ra vườn đào xanh bát ngát lá tôi đã ao ước được biến em thành chiếc khánh vàng bé bỏng đem treo trên cành đào sát cửa, để mỗi lần gió thoảng em sẽ vãi tung trong không gian cô tịch muôn vàn thanh âm du dương thánh thót. Tôi đã thấy em reo vui trong lồng tắm cung điện cổ xưa, em cao sang ông chuột nhưng yến phận, và lòng tôi bối rối suốt chiều. Cuộc đời dâng tử của tôi đã dừng lại, tâm hồn kiêu ngạo của tôi đã chùng xuống những cung bậc thấp nhất. Hồi em yêu dấu, người đã vỗ lòng cho tôi về những bài học yêu đương hồn nhiên thăm thẳm nhất, em có thấy ?

Khi yêu em lòng tôi chót từ bi. Ôi ! đừng cười Khanh. Chẳng phải vì tình em mà tôi trở thành dễ dãi, thân thiện hơn với em người từ lâu hằng thù nghịch đó sao ?

— Ông Đạt ơi. Ông Đạt, mở cửa cho Khanh với.

Cơn mộng tưởng miền man chợt thảng hoa vì tiếng gọi. Lòng Đạt như vừa thắp sáng ngàn sao giữa âm u mờ đà. Chàng khẽ nhắm mắt nằm im.

lặng như tận hưởng tanh hảm hiếm quý, bất chấp nhịp đập xôn xao của quả tim đã chín mùi chờ đợi. Những bước chân qua đã ngập ngừng đặt trên ngưỡng cửa. Đạt vẫn nằm như say ngủ, nhưng bỗng đôi mắt sâu thẳm của tâm tưởng chàng đã thấy nàng. Đúng đó, ngày thơ và thanh thoát như một cánh hoa Tuyết Ngọc.

Nàng lại gọi giọng khẽ và hơi kéo dài, thân mật và bảnh lĩnh chút ít :

- Người ta ơi, người ta à.
- ... !!!
- « Ai » ơi !
- ... !!!

Cả căn phòng như cùng nín thở nhìn người con gái dè dặt bước nhẹ vào, Kim Khanh đó. Nàng đưa mắt nhìn quanh, xa lạ quá căn nhà của một người nào đó tên Thu. Tia nhìn bỗng bị vướng khi chạm phải chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ. Bừa bãi. Những tờ giấy đánh máy dở dang nằm chênh vênh, gối đầu trên những quyển sách đọc dở, chi chít những hàng mực ghi chú, cạnh đó chiếc máy chữ lạnh lùng nằm đè trên xấp bản thảo đã được chửa kỹ càng. Tân thuốc vương vãi khắp nơi, cả trên ly cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ. Tất cả nhu toát ra một vẻ chịu đựng, âm thầm và lạnh lẽo. Kim Khanh lắc đầu quay sang phía đối diện. Phai Đạt không? Đạt nằm ngủ duỗi dài, dáng mảnh khảnh như con mèo suối nắng. Chúa ơi! cái giường... nàng kêu khẽ trong miệng. Những sách vở, chăn gối vứt tung như lề từ máy đori không dọn. Ông Đạt ơi, Khanh thương ông biết mấy. Một tuần Khanh không tới ông sống, nghỉ, ăn, ngủ ra rằng mà khô như ri? Ông ngủ cách chi mà như người nằm mộng, có chiêm bao thấy thiên thai đầy đá mòn, rêu nhạt, nước chảy, huệ trôi? Khanh lại thăm mà ông nằm im lìm không cười không ngo ra tuồng không biết không hay. Ông giận Khanh làm chi thêm tội, nước mắt đờ mây cho vừa. Khi mò Khanh còn để tóc thê, còn đội nón Huế, còn nói giọng u uẩn miên trung thì ông còn phải cho Khanh dè dặt, ngượng ngùng, dừng bắt Khanh phải tự nhiên, dạn dĩ coi thiên hạ như cây cỏ bên đường. Chỉ tới chơi với ông Khanh cũng không dám tới thường sợ người ta chửi rào tới tai mà. Vậy mà ông không hay, ông giận. Ông ơi, từ xưa tới chừ Khanh của ông như con ốc nhỏ khép kín, sợ hãi. rụt rè, ông tới làm chi, nau và mạnh mẽ nạy llop vỏ che ngoài của con ốc, ông dạy Khách nhớ thương. Máy bừa ở nhà với Mạ, Khanh nhớ ông quay quắt rúa thê, nhìn cảnh chi cũng thấy như tim hết. Má bừa ni... Đạt hé mắt nhìn trộm người con gái đang thu dọn căn phòng. Nàng đứng nghiêng nghiêng xếp mải miết những tờ giấy rơi rạc vào một cái cặp giấy nét mặt có vẻ thèm bàng khuất hờn dướn minh lên mặt bàn, sạch sẽ, thứ tự như trước đó chưa từng có sự hiện diện của giấy má, cà phê, sách vở... Lòng yêu dào dạt và vỡ trong huyết quản không ngăn được tiếng kêu xúc động bỗng dung vuột thoát.

— Khanh...



NGUYỄN THẾ

venise và thuyền gondole

- 1) Xin cho dăng nguyên bài « Le Lac » của Lamartine.
- 2) « Yêu mà không mơ mong chính là tiếng Venise mà không đi chơi thuyền Gondole (A. Birateau) Xin cho biết về « Venise » và « Gondole » và ý nghĩa câu nói trên.
- 3) Xin tóm lượn « Một thời để yêu và một thời để chết » của E.M. Remarque.

MỘT BẠN NGỌC

1) Le Lac

Ainsi toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourroas-nous jamais sur l'océan des âges

Jeter l'ancre un seul jour ?

O lac ! l'année à peine a fini sa carrière,
Et, près des flots chéris qu'elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m'asseoir sur cette pierre

Où tu la vis s'asseoir !

Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes ;
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés ;

Ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes

Sur ses pieds adorés.

Un soir, l'en souvient-il ? nous voguions en silence ;
On n'entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes flots harmonieux.

Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé frappèrent les échos ;
Le flot fut attentif, et la voix qui m'est chère
Laissa tomber ces mots :

« O temps suspends ton vol, et vous heures propices,

Suspendez votre cours !

Laissez-nous savourer les rapides délices

Des plus beaux de nos jpus !

« Assez de malheureux ici-bas vous implorent :
Coulez, coulez pour eux ;
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent ;
Oubliez les heureux.

« Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m'échappe et fuit ;
Je dis à cette nuit : « Sois plus lente »,
et l'aurore
Va dissiper la nuit.

« Aimons donc, aimons donc ! de l'heure fugitive.
Hâtons-nous, jouissons

L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive ;
Il coule et nous passons ! »

Temps faloux, se peut-il que ces moments d'ivresse,
Où l'amour à longs flots nous verse le bonheur ;
S'envolent au loin de nous de la même vitesse
Que les jours de malheur ?

Hé quoi ! n'en pourrons-nous fixer au moins la trace ?
Quoi ! passés pour jamais ? quoi ! tout entiers perdus ?

Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface,
Ne nous les rendra plus ?

Éternité, néant, passé, sombres abîmes.
Que faites-vous des jours que vous engloutissez ?
Parlez : nous rendez-vous ces extases sublimes

Que vous nous ravissez ?

O lac ! rochers muets ! grottes ! forêt obscure !
Vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
Au moins le souvenir !

Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages,
Beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages,
Qui pendent sur tes eaux !

Qu'il soit dans le zéphir qui frémît et qui passe,
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
Dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface,
De ses molles clartés !

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire ;
Tout dise : « Ils ont aimé ! »

LAMARTINE

2) Venise là một thành phố của Ý Đại Lợi trên cửa biển Adriatique, được coi là một trong những thành phố đẹp mờ mộng và nhiều màu sắc nhất thế giới. Có thể nói đó là một thành phố nôi vì phần lớn được xây

cắt trên những mảnh đất nhô lên trên mặt nước và mặc dù rất nhiều cầu được bắc qua các thủy lộ ngăn cách các khu phố, sự di chuyển bằng thuyền rất tấp nập.

Đặc biệt các con thuyền của thành Venice được gọi là « gondole », hình dài, cong cong trông rất mỹ thuật, bè ngang hẹp vừa đủ chỗ cho 2 người ngồi. Khách đi thuyền phần lớn là các du khách, các cặp tình nhân, những đôi vợ chồng trẻ vừa ngắm cảnh vừa nghe các anh lái đò (gondolier) hát những bản tình ca (tựa như các loại « hò » của VN) trong khung cảnh thơ mộng của những thiên tình sử của Musset, George Sand, Shelley, Byron...

Sơ sơ như vậy chắc bạn cũng thấy viếng thành Venice mà không đi gondole là thiếu rất nhiều cũng như thiếu sự mờ mộng trong tình yêu vậy.

3) E. M. Remarque chống chiến tranh và chống quân phiệt và các tác phẩm của ông đều nói lên điều này. Trong « Một thời đê yêu và một thời đê chết », nhân vật chính, một thanh niên Đức bị lôi cuốn vào một cuộc chiến (Đệ II thế chiến) mà anh không thể hiểu lý do. Trong một dịp nghỉ phép, anh đã gặp tình yêu, nhưng ngày phép quá ngắn ngủi. Trở lại mặt trận, trong một cuộc đụng độ với quân du kích Nga, anh được lệnh hạ sát một tên du kích đã bị thương. Anh thấy không thể bóp cò giết một người mà nay kè ngay bên, anh thấy không thể oán gả cả. Nhưng khi anh vừa quay lưng bỏ đi thì tên du kích Cộng sản trỗi dậy nổ súng bắn anh chết.

DUY
NGUYỄN
●
NGHE
GIÓ
THỞ
DÀI



Căn nhà của Hài nằm trên một con đường khuất lánh nhất thành phố. Tôi yêu vẻ hoang vắng của ngôi nhà. Con đường hai bên đầy cỏ dại ít dấu xe qua lại, cuối đường là căn cứ quân sự. Nhà Hài cuối đường, mỗi sáng, Mỗi chiều đều nghe tiếng kèn bên trái linh. Hài bảo lúc mới dọn về bức minh quá chừng, riết rồi cũng quen đi. Hài cười cười, thành ra đậm ghiền luôn. Ở đây xa hẳn mọi tiếng động rầm rộ ngoài phố. Trưa năm chỉ nghe có tiếng của trẻ con đứa giỡn, tiếng xe đạp khua đều.

Mảnh vườn nhỏ rậm rạp đủ loại hoa và cỏ. Hài nói Hài thích vườn có nhiều cỏ dại xem nó có vẻ hoang hoang thế nào ấy. Mỗi khi hái hoa trong đám cỏ dại Hài thích thú như khi tìm thấy đáo hoa lạ trong rừng, có cảm giác khoan khoái hơn khi cắt hoa chăm sóc kỹ trong chậu. Người ta vẫn thích thú hơn khi sự việc xảy ra vô tình hơn là sự đương nhiên. Tỉ như vô tình tìm thấy tờ giấy bạc bỏ quên trong quyền vở vui hơn là khi được mẹ cho tiền phải không anh ? Một lần Hài đã nói với tôi như thế ! Tôi gật đầu, xem các cánh hoa trong cỏ có vẻ đẹp man dại thế nào ấy...

Sáng nay có nhiều hoa nở trong vườn. Từ đằng xa đã thấy màu đỏ của hoa hồng, màu vàng, tím yếu ớt của hoa bướm bướm. Cỏ mọc cao quá cây bướm bướm, những đáo hoa nhỏ giấu mặt trong cỏ. Tôi cười một mình, vui thú. Lần nào cũng vậy, đến nhà Hài, nhìn những đáo hoa tôi nghe lòng lâng lâng. Nắng ở đây không nóng như ngoài phố xe cộ chộn rộn, mà nắng dịu dàng, nhẹ ám trên đầu ngọn cỏ. Và căn nhà sáng lèn trong nắng, êm dịu.

Cánh áo màu lúa non Hài mặc nổi bật bên thân cây vông sù sì. Mái tóc dài che một phần gương mặt trong cái dáng nghiêng, đồng thời cũng làm màu da trắng hồng nổi rõ trên màu đen của tóc. Hài quay nước, chiếc thùng lên khỏi mặt giếng, nàng đồ nước vào thau. Tôi mở cổng và đưa tay chào. Hài ngược lên cười. Tôi đến, dựa người vào thân cây vông.

— Anh mới đến ư ?

Tôi gật đầu, Hài đang vo lại quần áo trước khi phơi lên sào. Cả hai im lặng, ngoài câu hỏi ngờ ngắn vừa rồi. Tôi và Hài đều muốn nói với nhau thật nhiều chuyện, để bù vào những ngày vắng mặt sau này, nhưng khi gặp nhau chỉ biết ngắn người ra. Bầu không khí buồn, ứ đọng trong khi cả hai đang cố moi ra một câu chuyện vui, nói dòn tan. Song nỗi buồn cứ chực chờ úp chụp lấy chúng tôi, từ hơn tuần nay.

Thau nước đồ ra gần hết, Hài chặn quần áo khỏi rơi xuống nền đất. Tôi thả thùng nước xuống giếng, thoảng thấy bóng minh dưới đó. Thùng nước đầy tràn kéo lên, tôi quay sang hỏi Hài :

— Một không ?

Hài nhíh tôi ngạc nhiên rồi cười. Lẽ ra câu hỏi ấy phải của nàng. Hài nói như phân trần :

— Mỗi ngày Hài đều quay nước, quen rồi.

— Sao không xin bổ mặc compteur nước ?

— Hài thích như thế này hơn...

— Gần. Tôi nói. Hình như cả thành phố chỉ có mỗi mình Hài chịu khó quay nước giếng thôi.

Hài cười dòn, hàm răng không đều lầm nhưng trắng, mỗi khi cười có duyên lạ.

— Như thế lại càng hay...

Ừ, như thế mà hay đấy, Hài à. Và thơ nữa đấy. Mỗi ngày, mỗi sáng trong, trưa nắng Hài soi mặt dưới mặt giếng phẳng có những cây rong hai bên thành và tôi có dịp nói chuyện với nàng bên giếng, cùng soi mặt. Nói vẫn vui, nhìn những con bướm nhỏ nhắn lượn trên đám cỏ. Nhìn những phiến mây trắng nõn trời để thấy rằng mình còn được sống bình yên.

Vắt xong quần áo Hài mang ra phơi sau nhà. Nơi đây có một khoảng đất trống không trồng cây cao, lúp xúp cỏ nhỏ quẩn chân. Có cả cỏ may, một loại cỏ quen thuộc ở quê. Nhà vắng, tôi hỏi mẹ đi chợ rồi à. Vắng, lát nữa mẹ về. Buổi sáng đẹp quá đấy, anh. Hài chỉ tay chung quanh. Những chú bồ câu mồ thóc dưới sân kêu rit rit. Chúng hiền lành ăn không như những chú gà hay đá nhau. Bãi cỏ đang dùng diềm tam bàng sương và ánh nắng xuyên qua từng cành cây, chiếc lá lấp lánh. Thật là một ngày mùa hạ tuyệt vời.

Nắm thóc từ tay Hài vung lên, đan bồ câu bay tán ra. Sau đó như biết vật gầy ra tiếng động, chúng bay lại mồ tối tấp. Hài xoa xoa hai bàn tay

thon trắng hồng, vẻ vui sướng hiện trên mặt. Tôi tự hỏi ngày nay, bữa kia chúng tôi ra sao ? Hài có còn vui vẻ như hôm nay. Tôi không biết niềm vui đó có thực sự hay không, hay chỉ tạm bợ, giai đoạn. Lúc nào nỗi buồn phiền, lo lắng cũng hiện diện bên tôi, điều khiển mọi hành động. Chúng làm tôi mất thăng bằng, và lần át mọi niềm vui. Tự dung tôi hỏi :

— Lúc này Hài có đi học đâu không ?

— Không anh à. Vẫn có chắc đại học mở cửa...

Hài chợt ngừng nói, vẻ mặt tối đi, có lẽ nàng muốn rút lại câu nói, coi như chưa ai nghe lại câu đó. Chưa mặt kính nào vỡ ra, chưa sự việc nào xảy ra, thật sự.

Chúng tôi cùng vào nhà. Chị Hài đang lúi cúi dọn rửa thấy tôi chị cười chào. Tôi vội lảng lên nhà vì tôi biết chị sắp hỏi thăm chứng nào tôi đi, đồi đi đâu. Đó là những câu hỏi thăm bình thường. Tuy nhiên lúc này tôi không muốn nhắc đến, Hài có vẻ buồn.

Tôi ngồi nhìn vật nặng đang biến dần lên cây bông chuối cuối vườn, dưới gốc trứng cá những cây móng tay rực rỡ. Màu đỏ, tim, hồng chen với màu xanh mát mắt. Hài mang lên một chiếc bánh với hoa vàng băng kem trên mặt trông giống như bánh sinh nhật. Hài bảo bánh của di mua ở Sài Gòn về cho.

— Sắp đến sinh nhật Hài rồi, mau thật.

— Anh còn nhớ à ? Hài hỏi với giọng ngạc nhiên.

— Sao lại không ? Nhớ kỹ mà bạn.

Cả hai chúng tôi cùng cười. Hài cắt đưa tôi một mẩu bánh. Chúng tôi nhai ngon như những con bồ câu mồ thóc.

— Không biết năm nay còn được ăn sinh nhật Hài không nhỉ ?

— Chuyện ! Nàng gắt, mẩu bánh cầm hờ trên tay...

— ...

— Bạn định tặng tôi món gì đây ?

— Một món đặc biệt lắm.

— Gì nào, quyền sách, tập thơ... hay con búp bê như ngày nào ?

— Không đâu, bạn.

— Một bó hoa ?

— Và cả cỏ đại nữa, phải không ?

Hài cười trong miệng, nụ cười với bánh đầy miệng trong thật... tức cười.

— Trông bạn giống như một con mèo tham ăn !

Đúng đấy, giống như con mèo thật đấy. Nhưng mèo chỉ ăn được khi có bạn, còn không thì mèo ăn... như mèo ấy, bạn à.

Tôi trả lại câu chuyện :

— Tôi sẽ gửi về bạn một bó hoa rừng, hoa rừng thật đấy.

— Giờ hoài, bạn.

— Và một vỏ đạn đồng cho bạn cắm hoa...

(Xem tiếp trang 46)

thư duy



giọt lệ cho ngày lớn khôn

Chuyển xe đưa tôi về N khởi hành đúng bảy giờ ba mươi sáng. Xe nghêng mưa tạt o hờ. Ba chỗ ngồi cho chúng tôi và không đứa nào lên tiếng. Tôi nghĩ miên man về thành phố tôi trở lại. Mọi tĩnh từ đều khó khăn và vô nghĩa.

Tôi quay sang Lãng :

- Nói gì chứ ?
- Mưa.
- Định mệnh đời ta bắt đầu bằng những cơn mưa. Thơ đấy.
- Con khỉ. Thơ đấy.

Ba đứa nhe răng cười. Khỉ thật, phải không tất cả những thằng bạn của tôi ? Nhớ quá những buổi tối ở quán cà phê nhỏ. Điều thuốc chuyền tay nhau và những nụ cười. Hạnh phúc. Nó đó : đóm lửa làm ấm tinh bắng hưu. Nó đó : chiếc que diêm bật sáng giữa những mái đầu chụm lại với nhau. Trò chơi ngôn ngữ của những mái đầu chụm lại với nhau. Chúng tôi, những tên phù thủy với những ám ngữ riêng tây. Bỗng dung tôi cười một mình. Bạn ta, còn nhớ những « kế hoạch » cúp cua được « điều nghiên » kỹ lưỡng và « thực thi » dài dài từ đầu năm tới cuối năm. Ban B mà giờ toán tuị nó còn nghỉ nữa cơ. Một ông thầy đưa tay lên trời. Thế mà cuối năm ta vẫn đậu. Bạn ta, còn nhớ ba đêm thức trắng trong hội chợ tết niên năm ngoái ? Quên làm sao được hở bạn ta, cái đèn dầu tiên đó. Khi những mái chờ chỉ mới được dựng lên bằng rơm với lá, hoàn toàn chưa có sự hiện diện của những dụng

cụ văn minh. Tiếng động là tiếng động của lá cây và côn trùng. Ánh sáng là ánh sáng của vàng trăng ở trên cao. Và trăng. Bạn ta ơi, làm sao để ta diễn được sự tuyệt diệu của trăng đêm hôm đó. Trần lan, lai láng, man dại vô cùng. Không. Ta chỉ biết sắc vàng của trăng lấp lánh trên mái rơm, trên lá xanh như một huyền tượng. Và chúng ta đi trong đó như những kẻ mộng du. Đêm mè. Ngày ngất. Hai tay đưa cao ngưởng vọng. Duy chỉ có lúc ấy ta mới hiểu được thế nào là « Chơi Giữa Mùa Trăng » của Hàn Mặc Tử, và, duy chỉ lúc ấy, ta mới hiểu được tại sao một nhân vật của Yukio Mishima đã phóng tay thiêu hủy Kim Các Tự. Rồi ta bỗng dung tuyệt vọng. « Làm sao để cùng một lúc, bàn tay ta nắm lấy cái Đẹp Vĩnh Cửu và bàn tay ta nắm lấy cuộc đời. » Nhưng bạn ta, sự tuyệt vọng ấy chẳng bao lâu, bởi vì còn bàn tay bạn ta đây, nắm lấy nhau, và ca hát giữa đêm sâu. Những bàn tay đó, giữa đêm trăng đó, bạn ta ơi, tuy chẳng phải là Cái Đẹp Vĩnh Cửu mà ta hằng mơ ước, nhưng nó cũng tượng trưng cho một sự thân ái nhất mà ta không thể nào quên suốt cả cuộc đời.

Tôi lầm bầm một mình :

— Suốt cả cuộc đời... Có chẳng điều đó ?

Nghi nhìn tôi :

— Gi thế ?

Tôi lập lại :

— Suốt cả cuộc đời.

Lãng nói :

— Tao muốn tin.

Tôi nhìn ra cửa kính :

— Phải nói : đôi khi.

Nghi cười :

— Như mưa.

Lãng nói :

— Không. Như tình yêu.

Tôi cười hơi to ?

— Tình yêu là một đống phân trâu và tôi là con gà trống leo lên đó gáy.

Hemingway đây.

Lãng cũng cười :

— Đầu thảm thế.

— Đến bây giờ tao nghĩ tình yêu vẫn đẹp.

— Dù...

— Hãy nói về mày.

— Quên lảng và thát thanh gọi nhau trong đêm tối. Như thơ.

— Tiếp tục.

— Hôn lên lầu rêu xanh ủ
cho em tiếng hát loài sâu
một ngày một ngày rồi cũ

— Còn nữa.

— Có lẽ. Đôi khi. Riêng mày...

— Như những dòng sông nhỏ.

— Dòng sông cuối cùng...

— Đã xa.

Tình yêu là một dòng sông, phải không Thi nhỉ ?

Đến một ngày nào, mỗi người một bên bờ vẫy tay nhau với voi. Thời cũng cho xong một mối tình học trò nhiều giận hờn cũng như nhiều thân mến. Thời cũng cho xong chiếc ly thủy tinh thật xinh nhưng dễ vỡ một ngày rơi xuống. Thời cũng cho xong những giọt nước mắt dù dàng đã nhỏ xuống ngày xưa. Nhớ không Thi. Sérénade. Schubert. Và Lê Thu. Và đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu, cho tình cù úa phai mau. Vâng, Thi à, cho tình cù úa phai mau.

Tiếng Nghi vang bên tôi :

— Mau thật. Thể mà đã gần đến.

Tôi nhìn ra ngoài. Mưa vẫn còn lất phất và xe đang xuống phà để qua sông bên kia là VL, là quá khứ, với bạn bè, với trường cũ và với tình yêu ngày xưa. Còn sau lưng tôi ? Con đường tit tắc này liệu rồi sẽ dẫn tôi về đâu. Hôm nay, cùng Lãng đêng ở hành lang Khoa Học nhìn mưa như trút mà buồn quá đỗi. Suối mấy tuần lễ, chúng tôi xách viết lang thang từ đại học này sang đại học khác để cầu àu trúng tuyển vào một phân khoa. Thành phố này còn quá xa lạ với chúng tôi và chúng tôi cuốn trong đó như những hạt bụi. Riết rồi tôi cũng không biết mình sẽ là một cái gì. Tôi không chọn được tương lai tôi. Những ảo vọng tuổi nhỏ càng lớn càng cung nhạt đi và bây giờ mất hết. Cái Đẹp và cuộc đời là hai sự thật không thể nào dung hợp với nhau. Thực tế. Tôi ghét hai chữ đó vô cùng thế mà nó vẫn bám riết lấy tôi. Tôi phải thi đậu. Một quyết định làm tôi buồn bã (mọi quyết định đều buồn bã, phải không ?). Những ngày chui đầu vào sách vở trong một căn gác ở Chợ Lớn, tôi lủi thủi như một con chó. Bạn ta ơi, đời sống nhiều gian nan quá. Ta một con sâu khoanh kín nỗi buồn. Ta cuộn tròn trong niềm hãnh diện bi đát là chẳng ai hiểu được ta (ta chẳng mong được mọi người hiểu cho đó sao).

Dòng sông nước lên đầy, mờ mờ khói sóng (trên sông khói sóng cho buồn lòng ai). Dòng sông luôn luôn là một cái gì rất thân quen đối với tôi. Tuổi nhỏ tôi được ôm ấp bằng một dòng sông ở quê nhà. Những buổi chiều đối với tôi thường là những buổi ngồi nhìn nước lên. Nước lên. Nước lên. Nước lên. Ở đó là một cảnh tượng kỳ diệu vô cùng. Tôi đã vui mừng nhảy nhót theo con nước trắng biei bờ. Tôi say sưa nhìn bóng dừa trong ráng chiều in rõ (mắt xanh là bóng dừa hoang dại, lớn lên tôi yêu và hát bài hát đó). Tôi lang thang suốt buổi theo dòng nước như một giáo sĩ chiêm nghiệm điều thần bí. Nước lớn quá và lòng tôi lớn quá. Rồi đêm về. Dòng sông mang một bộ mặt khác. Bí hiểm. Âu u. Đen như nỗi buồn thê thiết. Và tôi ngồi đó chờ đợi một vàng trang. Những hôm trăng không đến, tôi ngồi khóc một mình. (những giọt lệ đầu tiên của tuổi thơ tôi rơi trong đêm tối).

Và giờ đây cũng là một dòng sông. Tôi sắp sửa lên phà. Tôi chợt nhớ đến mấy câu thơ của C.H.K.

Em học trò ơi sao hôm nay em không đi học
Sao bỏ lớp ra chơi dưới gầm cầu
Thả cho con mắt trôi theo dòng nước
Và để dành giọt lệ cho một ngày lớn khôn

Tôi có còn một giọt lệ nào, ngày lớn khôn ?



TRẦN THỊ B.T. • mối tình thơ

Cầm tấm thiệp cưới trên tay mà tôi tưởng chúng đang sống trong cõi mơ. Không thể được. Không thể nh *t* thể được. Lòng tôi tự nhủ như thế. Nhưng tấm thiệp in coi chim phượng chầu loạn màu mè rực rỡ đang nằm sờ sờ trong tay tôi. Và tên của cô dâu chú rể rành rành đậm nét. Tôi đâu thể phủ nhận sự thực. Hai chữ PN quấn quít lấy nhau như dây trầu quấn thân cây, không rời. Tôi không ngờ lời đe dọa ngày nay đã trở thành sự thực. Dù cho sự thực này có phủ phàng (đối với tôi) đi chăng nữa. Và sự thực muôn đời là sự thực, tôi không muốn nhận cũng không được.

Ba chữ Phạm Thanh Mai bắt buộc tôi liên tưởng tới một khuôn mặt trắng trẻo dễ coi, mái tóc đen chấm vai và vóc dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh của một người con gái. Còn cái tên Nguyễn Hữu Đức. Ồ chủ nhân, của «nó» ngày xưa đã bị cô Phạm Thanh Mai chê bai là thằng «sơ mít», sán sơ mít đó là. Mỉa mai thay bây giờ chúng — hai cái tên — lại nằm gần nhau, trên mấy chữ «Hôn lễ sẽ cử hành» và dưới «Lễ vu quy, trưởng nam trưởng nữ».

Thuở đó nhà tôi và nhà nàng ở sát cạnh nhau, cách một dãy dâm bụt cắt đều. Tôi không nhớ rõ cơ hội nào chúng tôi quen nhau. Tôi chỉ biết rằng đó là một khoảng thời gian tôi cảm nhận được sự hiện diện của

nàng trong ngôi nhà bên kia dãy lá xanh tươi chen chúc đâm hoa đỏ. Vào lúc đó, tôi thấy thích nàng vô cùng, rõ ràng như hai với hai là bốn.

Khi mà chúng tôi chưa nói chuyện với nhau (nghĩa là mới biết chưa quen chiều nào tôi cũng thương lên trạc ba cây trúng cá trước nhà có tàn lá sum xê rập rạp, lật thế ngồi ngó sang nhà nàng. Bên sân, nàng cũng đang đưa chiếc xích đu đúng vào giờ tôi trèo lên cây trúng cá (không hiểu ai đã cố ý làm như vậy, tôi hay nàng ?) Tôi biết thế nào bên nàng cũng có vài ba cuốn chuyện dịch của các tác giả ngoại quốc danh tiếng như S. Maugham, André Maurois... Tôi thích nàng nhưng ghét thậm tệ cái tánh «làm dáng» ấy, làm cứ như ham đọc sách lầm vậy ! Trầm lầm như một, tôi chỉ thấy mấy cuốn chuyện nằm chết dí một góc xích đu. Còn nàng, mắt nàng mãi ngắm nhìn những hoa hồng đỏ. Tôi muốn hôn nhẹ lên đôi môi mờ màng của nàng. Giá đừng có hàng dâm bụt nhỉ ! Tuy nhiên hàng dâm bụt cũng chưa đáng ngại bằng má nàng. Trời ơi, trên đời này lại có một người đàn bà «ghê gớm» đến thế ! Một lúc nào cũng hậm hầm, tiếng nói the thé rit giữa hai hàm răng (bà ta hép chữ không phải nói). Tôi sợ má nàng còn hơn sợ con Tô Tô nhà ông Trưởng ấp vần có tiếng là dữ nhất xóm.

Đến khi chúng tôi quen nhau, tôi vẫn không bỏ thói quen «ngự cây» mỗi chiều và nàng chẳng bỏ tật hóng mát trên xích đu. Tuy nhiên bây giờ thì nàng dễ thương hơn một chút. Nàng đã đẹp mấy ông tác giả ngoại quốc vào một xó tủ sách nào đó và mắt không ngọt liếc chừng tôi trên ngọn cây. Chúng tôi ở tư thế đó mỗi chiều nói chuyện với nhau. Bao giờ tôi cũng là kẻ tiên phong trong cuộc đối thoại.

Một chiều trong những buổi chiều, tôi chèm chệ trên cây, ngắt một trái trúng cá xanh (Đâu dám ném quả chín, vô phúc nó vỡ nát bét dinh vào tóc vào áo nàng thì... hết phương cứu chữa, nàng giận tôi là cái chắc, và như thế sẽ không có lợi gì cho tôi) ném qua bên nàng trong khi người ăn kỹ trong đám lá. Một trái, nàng làm ngơ. Hai trái nàng chẳng thèm nói (bao giờ cũng vậy, con gái là chúa giả vờ). Trái thứ ba được tung đi kèm với một câu hép nhỏ :

— Mai.

Nàng giật mình (hay giả bộ cũng thế) ngó dáo dác, đầu nghiêng tìm kiếm:

— Thuận ở đâu thế ?

Thấy chưa, đã bảo con gái là chúa làm bộ mà, biết tống ra rồi mà, còn cứ ngây thơ. Tôi vẫn ăn kỹ trên cây ném thêm một trái trúng cá nữa. Nàng la lên :

— A, Mai biết rồi, Thuận ở trên cây trúng cá nhé. Thò đầu ra đi bạn ơi.

Tôi bật cười khi... khi... Nàng cắn một mớ tóc (giá nàng chỉ cắn một sợi thôi nhỉ. Cắn cả mớ coi nó tàn nhẫn làm sao ấy) háy tôi một cái dài thườn thượt :

— Úi giờ, chỉ được cái làm bộ.

A, chẳng biết ai làm bộ à. «Người» làm bộ thấy mồ mà «người» còn nói «ta». Tôi với ra một nhánh ngoài để lộ cả thân hình cho nàng thấy, néo mắt trả lễ cái háy dài thượt kia :

— Ai thèm làm bộ.

Nàng đanh đá :

— Thuận chứ ai.

Trời ơi, cái miệng chu nhọn nhọn sao giống má nàng thế ! Tôi ghét giọng «ném dao quăng thoát» đó quá chừng. May thay, nàng dịu dàng lại ngay :

— Thuận ơi, sang bên này chơi với Mai đi. Ngồi cách xa nói chuyện khó thấy mồ.

A, đề nghị hợp lý. Nhưng, eo ơi còn «bà chẳng» má nàng đê xó ở góc nào mà nàng dám có ý tưởng «kinh khủng» như thế (sau này tôi mới biết má nàng không dữ như tôi tưởng). Tôi cho nàng biết điều thắc mắc đó :

— Thôi, Thuận không dám qua đâu, bác ở nhà la chết.

— Không có má. Má đi vắng rồi, sáng mai mới về.

Tôi vui quá thế, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực như muôn phả lớp da thịt nhảy tột ra ngoài. Má úi dồn lên mặt mũi, nóng bừng. Tuy nhiên muốn chắc chắn hơn, tôi hỏi lại :

— Mai nói dối hay nói thật ?

Nàng phung phiu :

— Ai thèm nói dối Thuận, có qua không thì bảo.

Tôi cuống quýt :

— Qua, qua.

Thế là chẳng đầy một phút sau tôi đã có mặt ở sân nhà nàng, trên chiếc xích đu. Chúng tôi nói với nhau lan man hàng giờ vẫn chưa dứt chuyện. Tôi khi có tiếng má tôi gọi về ăn cơm tôi mời tiếc rẻ đứng dậy từ giã nàng. Ra tới cổng, nàng ngắt một đóa hồng nhung đỏ thảm dắt vào túi áo tôi. Tôi sung sướng quá đứng chết lặng nhìn nàng mỉm cười, lòng thì muốn hôn (nhẹ thôi) lên đôi môi đỏ hồng tươi tắn. Tôi nhớ là đêm hôm ấy tôi ngủ rất say và mơ thấy được hôn lên môi nàng.

Tôi và nàng cùng học một trường nhưng khác lớp. Nàng học đệ tứ và tôi đệ nhị. Tôi sắp sửa thi tú tài nhung lại ưa chênh mảng bài vở. Hầu như nàng đã chiếm của tôi gần hết thi giờ trong ngày, kể cả bữa ăn tôi cũng nghĩ tới nàng. Từ ngày quen nàng tôi có tật dễ yêu (?) là hay hát. Tôi khoái làm nhầm bài La vie en rose. Tắm cũng hát, đi ra đi vô cũng hát. Hát như một thằng điên và chỉ độc nhất bài La vie en rose. Sau này nàng dạy tôi thêm bài «Em Tôi». Tôi cũng khoái bài này kinh khủng (nàng dạy mà) nhưng chỉ khoái nhất đoạn đầu, đoạn sau buồn thấy mồ !

Lớp tôi ở dãy trên, lớp nàng ở dãy dưới, đối diện nhau. Hai đứa tôi có thể nhìn nhau qua khung cửa sổ cách một quãng sân đất ngắn.

(xem tiếp trang 36)

nỗi chờ của tương

tôi thấy lạnh chiều nay trời trở rét
đường em qua chim chóc rủ nhau về
mây khói ủ hương rừng quanh lối dốc
nắng rả rời xiêu mẩy nèo chân đi

tôi ở lại nghe lòng cảm giác buồn
sương chiều rợ lá úa bỗng dừng vàng
hồn ngọt ngắn nên bước về ủ dột
giọng kịnh buồn xui lá cỏ hoang mang

mỗi nứt nẻ làm kêu gào thất vọng
lời hôm nay chưa thoát giữa môi cười
tôi vẫn đợi ngày em về nhắc nhớ
nụ chim non run mẩy cánh hoa trơi

thân tượng đá buồm trầm lời hóa kiếp
chiều bờ vơ trời đất vẫn vô cùng
nên đã hứa, tôi về trong cảm lặng
còn tiếng nào chưa thoát giữa hư không

tôi đã cố quên em chiều thứ bảy
nụ tin yêu chưa nở cánh sau cùng
thì lòng vẫn đợi mong mùa chín tối
dáng em ngồi trong mắt tuổi bao dung
NGUYỄN NHẬT ÁNH

còn đâu buổi cũ hương vàng

người xưa hương mắt mùa bông
đồi hồn bùm trăng qua sông trăng tàn
ai đi viễn phố ngút ngàn
đồi xưa vẫn giòng chia tan đau buồn
quê chìm bóng khói hình sương
nhớ nhau mẩy nỗi đoạn trường mây
bay

TRẦN VĂN NGHĨA

mùa lấp đồng ở huế

ru hồn nhau bằng cỏ mía cỏ tích
giữa trời sương dày lạnh huế lập đồng
lệ đưa tiễn thả xuống đời hiu quạnh
mưa xa xăm em ngập mắt miosis

28

áo trắng xanh

em huyền ảo tóc xõa đầy vai nhỏ
sương hồng bay phơi phới cõi lòng anh
trong vươn xưa giữa lòng người thành
nhìn áo em ta ngọt áo trắng xanh

PHAN CẨM VIỆT CUỜNG

đi học mùa đông cũ

vẫn áo ngày xưa đường Gia Định
tháng này chàng quên mất học bài
em nhớ hôm qua trời thư viện
chim về cho lạc dấu chân nai

năm xưa thuở vào mùa áo mới
học bài rồi quên hết cả bài
bởi dáng xuân về bên lớp học
trông vời xa vẫn tuổi mười hai

từ đó đường về hoa khẽ rụng
từ đó mùa đi biết mấy lần
em vẫn còn yêu màu phấn trắng
chết thay, ô bảng, nắng vuông sân

tháng giêng vẫn ngọt hương sách vở
tháng giêng tháng giảng vẫn ngọt ngào
còn đó bạn bè tên vẫn gọi
hoa nắng còn về, hứa thương nhau
hôm nay nghe bước chân cuồng quịt
hương cay ghé mắt sợ xuân vàng
mang mùa học đi quên tội nghiệp
học trò đứng khóc chuyện ly tan

ngập ngừng

em muốn hỏi trầm vạn lần
sao ta cứ mãi xa nhau
như hai vì sao nhỏ nhoi tội nghiệp
mà ánh sáng chưa lần nào soi thấu
dời nhau

em muốn hỏi trầm vạn lần
sao mắt anh mãi buồn và em thì hay



nhà trọ tháng bảy mưa ngâu
đe mỗi sáng em đi học
cắp sách cũng nặng trĩu nhớ thương
còn anh thì đứng bên kia đường
như một loài cây lê loi buồn bã

HOÀI ĐÔNG

đồng ca

không còn nắng cho loài chim hò hẹn
em nói đi, đồng buốt giá đã về
trong ánh mắt đêm vô cùng thăm thẳm
như tiếng gọi mời từ việc hôn mê

em đã thấy ngày bắt đầu hoang dại
khi rừng cây trút bỏ lớp áo vàng
vài con suối dần non nưa quẩn quại
mưa rộn ràng cho vạn vật tan hoang

và gió núi cũng bay về nhấp nhô
rủ sa sương từ tám hướng giảng mù
năm tháng ẩy trả thành năm tháng cũ
khi đồng về lên tiếng gọi thiên thu

TÔN NỮ THU DUNG

hương mật

phải em về bên hồ gương loáng bạc
mắt trong veo con nước thuỷ trắng
rầm

nón đội đầu che gió lạnh cảm cảm
chiều ở đó, sương mềm chân cỏ nực
anh đón đợi mắt dùn rêu mốc đóng
tàn cây nghiêng hồn lá nhỏ ngậm ngùi
trời xanh xao tàn phai trên môi người
chiều ở đó, phải không em — cỏ biếc

phút nhìn nhau không dừng mà rạo rực
mắt em thản ngọt ngắn dàng nai con
hồng ấm mùa đông bên giắc mặt nguồn
nên anh đóng chuông rèn tim nhỏ

là réo gọi tình nhau tràn hơi thở
anh men theo mùa trái ngọt vươn không
nghe gió lay run rẩy lá xuân hồng
lòng đã mở ra ngàn khung cửa lớn
chiều ở đó, trong tim dời nhỏ mọn
móm cho nhau mặt ngọt nụ hoa dời

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

khi về sớm hè

GỬI TÒNG

hẹn người những dấu chân chim
đường xa mẩy nái buồn tim mẩy hàng
em từ ngán hạt mưa sang
cuối thu khăn ẩm ngọt ngang qua vai
tình chiều rụng giọt chia hai
dời dùm vọng dời ai thấu lòng
hẹn người xa cách mẩy sông
sóng trăm năm cũng mơ đồng vọng xa

hội ngày lúa trổ bông ca
sẽ tươi giòng lè môi cười đón nhau
bây giờ rồi máu niêm đau
như ai thấp lúa về thiêu xác hồng

GỬI AN

mai về dạy mãi chân mẩy
kết se trâm sợi mía gầy mắt trông
tàn thu còn nhũng lá hồng
tàn đêm nay vỗ một giọng tương la

BÌNH PHƯƠNG



CỦA TIỆM BÁN TỪ CÂY KIM ĐẾN CHIẾC PHI THUYỀN

cách chào xã giao

Bác sĩ Úc Needham kết án lối chào hỏi bằng cách bắt tay của người Tây Phương, cho là mất vệ sinh : « Đó là lối trao đổi vi trùng chắc chắn nhất ». Nhiều người Úc hưởng ứng lời ông và đề nghị những lối chào hỏi khác.

— LỐI TÀU : Khi hai người gặp nhau thì mỗi người tự bắt tay mình, tay nọ bắt tay kia : đây là lối vài chào có vẻ khâm nứu mà người Việt Nam ta vẫn dùng trước khi theo lối bắt tay của người Tây Phương.

— LỐI NHẬT : Đề bàn tay bên ngực, ngay con tim, rồi lên miệng, cuối cùng lên trán. Lối này có nghĩa : « Tôi xin trao gửi tôi cho lòng bạn, mội bạn và tư tưởng bạn ». Lối chào đầy tình cảm này có vẻ thân ái và tin tưởng.

— LỐI PHI LUẬT TÀN : Thôi vào bao tay mình. Lối này thật mất vệ sinh nếu có một trong hai người ho lao hay hôi mồm.

— LỐI POLYNESIE (hay LAPONIE) : Hai người thoa mũi nhau. Lối này

cũng mất vệ sinh, lại còn bẩn hơn, nếu mũi bạn mình có mồ hôi mỡ !

— LỐI MAORI (dân tộc bản xứ Úc) : Giơ lên một chân và quơ chân ấy, càng quơ mạnh nếu càng kính trọng hay vui mừng. Lối chào ngộ nghĩnh này làm vui vẻ nào nhiệt cả các con đường. Lối này không khéo có thể làm đương sự té ngửa, không may mà nhầm đòn ba có bầu thì nguy to.

NGUYỄT QUẾ

loài nhện

— NHỆN KHÔNG LỒ : Được gọi là Theraphosablondi chỉ có ở miền Nam Mỹ. Minh của chúng đo được 7 phân ruồi, chân chúng dài 25 phân và được sưu tập ở Montagne la Gadrielle vào tháng 4 năm 1925.

— NHỆN MẠNH NHẤT : Đó là một con nhện cái thuộc giống nhện Lasiodova, được sưu tập ở Marroas vào năm 1945, minh của con nhện đo được 22 phân ruồi, nặng 84 gam.

— NHỆN KHÓ BẮT VÀ HIẾM CÓ NHẤT : Là những chú nhện thường sống trong các hang núi sâu dưới đất. Người ta chỉ tìm thấy chúng ở miền Nam Á Châu.

— NHỆN BỎ MAU NHẤT : Thuộc giống nhện Tegenasia Atrica nó đã chạy với tốc độ 519 cm giờ.

sách xem nốt ruồi

Ông đốc tờ Burdf Leichmann ở trường Đại học Y khoa Hanovre bên Đức vừa viết xong một cuốn sách xem nốt ruồi để đoán tính nết. Theo ông thì nốt ruồi xấu hay tốt đều do chỗ nó đóng đô. Kể sơ vài thí dụ cho các bạn rõ :

— Nếu nốt ruồi ở môi trên là dấu hiệu của sự chung thủy (vậy qui cậu qui cô nên biết để chọn lựa !)

— Nếu nốt ruồi ở má chỉ con người có lòng nhân ái (thương người, giúp đỡ kẻ nghèo v.v.)

Trái lại kỵ nhất là nốt ruồi ở cẳng chân vì nó chỉ con người có

tính Tác-dặng nỗi giận, hơi một tí là gắt, đã vậy lại còn hách nữa.

HOÀI LINH VŨ (Sưu tầm)

chung diện

Một bà cao tuổi người Pháp rất chung diện bước vào một hàng nón phụ nữ ở Ba Lê. Bà chọn lựa, đội thử lên đầu và soi trong gương một hồi lâu mà không vừa ý một cái nào. Sau cùng người bán hàng đến, lè phép nói :

— Xin lỗi bà, hàng bán nón ở từng lầu trên, đây là hàng bán chụp đèn.

chữa bệnh

Một người mập ú đến hỏi một bác sĩ ;

— Tôi đã đi xem mạch ở hai ông bác sĩ. Một ông nói phải đi bộ, còn một ông thì nói phải đến một thành phố gần bờ biển để tĩnh dưỡng. Theo ý bác bác sĩ thì nên nghe ai ?

— Nghe cả hai : Ông chỉ có việc đi bộ đến thành phố ấy để tĩnh dưỡng.

ĐỜN KÈN (còn)

HỘI HỘP ĐỢI CHỜ



- TUẦN TÓI BAN ĐÊNG QUÊN
TÓI NƠI HẸN VỚI TỜ TUỔI NGỌC
SỐ 82 TRONG TAY, BỐI NÓ SẼ
LÀM MỘT ĐÓA HOA ĐẸP HƠN HẾT
MỌI ĐÓA HOA CỦA MÙA ĐÔNG.

- TĂNG PHẨM CỦA MỘT MÙA,
MÙA YÊU THƯƠNG NHƯNG NHỎ,
MÙA HÒ HẸN SUM HỌP, MÙA
LÀM QUEN VÀ TƯƠNG TƯ NHAU.

- TUỔI NGỌC SỐ 82, THƠ VĂN
NGỌI CA GIÁNG SINH VÀ MÙA
ĐÔNG.

- TUỔI NGỌC SỐ 82, ĐẶC BIỆT
100 TRANG 100 ĐỒNG.

CHẠP PHÔ THÁT ĐAO

CHỦ NHIỆM : KIẾN VÀNG • TIU KÝ : KIẾN CAO CĂNG

QUẢNG CÁO KHÔNG CÔNG CHO ĐỒNG NGHIỆP Tuoi Ngọc Giáng Sinh : 100 tr. 100 đồng

3SPN (CCC) È kíp phóng viên, CPNB đổi coi cho được mẫu bìa số C. Ông Sinh, chí lẽo nhau tới tòa soạn báo Tuổi Ngọc làm một uộc phỏng vấn quảng cáo không công cho tờ báo này. Chủ nhiệm TN và Chủ nhiệm VN đã chụp một < pô > hình & u là đồng nghiệp, cả hai rời toe ở trước cửa tờ báo. Đầu tiên è kíp phóng

Một tên cướp không co ròng lâ vung khâu súng lực lèn và hé tay vào mặt một người

Y CỦA KIẾN

LẠM PHÁT TIỆM MAY VÀ MỸ VIỆN

Ở xứ Việt Nam ta nó có cái môt chay đua theo những phong trào. Như lúc trước những chiếc quán cà phê vẫn nghệ mực lên khắp các ngõ ngách của các thành phố lớn nhỏ trong nước. Rồi các quán dần dần tự động thoái vị. Năm nay đê chay đua với các mồi ăn mặc ở Sài Gòn xác tiện may và mỹ viện học lên như nấm. Đì tới thắp cát: ngọt ngách toàn là tiệm may và mỹ viện. Hình như ở đường nào cũng có, do những vi tốt nghiệp ở Đất Nhât, Mỹ, Pháp... trông lo vè. Coi bợ có mồi lạm phát mý vien đến nơi. Và Kiến ôi cũng thắc mắc cái chuyện chong biêt khách hàng đầu nò nhiều quá trong lúc tình rạng sinh hoạt khó khăn và hòi bối khó kiêm ra tiền ày. Thật lẹ ghê bà con hén.



Học sinh Việt Nam rất đang được thương hại (nghe học trò !) Có điều kỳ vót mà mũi lồng con cuốc cuốc). Cuối tuần qua 200 vi giám khảo đê xét xá như vây đê công bố danh sách 4602 thí sinh Tú Tài hai. Các thí sinh này đê được vót một lần nhưng vẫn lot, các giám khảo nhân đạo bèn vót thêm một lần nữa. (Theo danh từ của trường Khoa Học Saigon gọi là khoan hồng và tối khoan hồng -

Ôi, nợ nần thay kếp lận khán gói quả mướp vô Đại Học Thủ Đức tệp bắn súng « pàng pàng », bay luôr mất cả chữ nghĩa, phương tình. Nhưng dù sao thì hành động vót vật chạm chập này cũng quý hóa biết chừng nào đỗi với những kẻ mai-đ « nghề nghiệp : học sinh ». Và biết đâu lại chả là nót thông lệ tốt lành cho nên giáo dục khoa bảng xú ta.

CĂN KIỂM NGƯỜI

CĂN KIÊM KIẾN

Nghé chuyện Nhà Nước

Tàu Cộng vừa ra thông cáo gọi dân chúng nhịn ăn bớt để tiết kiệm và phòng nạn đói mà Kiến tôi đê lòng trắc ẩn. Bởi lẽ giòng họ Kiến thường hành diện cho là chỉ có giòng giống mình mới biết tiết kiệm hang nhất. Nay người nước Trung Cộng lại định tranh giành địa vị với giòng họ Kiến dành dụm sao đây. Tiếc là họ hàng nhà Kiến làm lung vát và đê dành cả nǎm chỉ được một ký thực phẩm là cùng, trong khi người Tàu Cộng nêu như ăn mỗi người một bữa mệt chán cơm họ có thể đã đánh thay ! (Kiến Võng)

TƯỞNG TRÌNH...

(tiếp theo trang..)

bài, thư ký bức minh đưa sê cho chay CPNB hằng chờ 6 Gam đòn, nếu bảo in bắc sá nhau khoa usky... xay

TIN VUI

Được hàng thiệp báo tin cựu KIẾN EM vừa dùng gót giang hồ sê thành hồn cung cồ KIẾN GIỎ. Thân chúc cõi cõi trăm ngày hạnh phúc. Ban biên tập CPNB

MỘT CHUYỄN GIANG HỒ VẶT

CÙNG GOI LA

bút ký của KIẾN EM

Chúng tôi đang chao lượn trên không một cách vui vẻ thì bỗng không hiểu vì một cớ gì anh bạn Chuồn Chuồn lại đập xuống trên mặt nhánh cây khô và đậu lại ở đó, trong ánh nắng chan hòa của buổi sáng. Đẹp trai thê này mà nằm bếp một chỗ, ngắn ngầm cái anh chàng này quá. Tôi nghĩ bụng như vậy mà không nói vì đây chỉ là một chuyến đi máy bay lâu. Cố lè anh chàng đê xẳng, sửa soạn điêm tăm chặng. Chuồn Chuồn đậu trên nhánh khô quay mặt ra phía bờ hồ, còn tôi vẫn ôm cứng lấy bụng hắn nhưng có thà quan sát được chung quanh. Chợt tôi thấy một chú học trò, tôi biết rõ thê vì tay chủ tê xách cắp, tôi còn biết chú ta sáng nay trốn học nứa, vì giờ này trống vào học đã điêm từ lâu rồi. Chú ta ngồi ngác như tìm kiếm gì, và khi thấy chúng tôi (tưng hồn là thầy bạn Chuồn Chuồn chư tôi bé nhỏ, nhìn xa sao mà rõ), chú bé bèn rón rén tới gần. Bó mảng rồi, nguy tới nơi rồi mà Chuồn Chuồn không biết.

viễn vọng kính lớn nhất thế giới

Viễn vọng kính lớn nhất thế giới đặt tại núi Palomar, có một kích thước khổng lồ. Mắt kính của nó có đường kính rộng đến 50m, và qua sức phóng đại của viễn vọng kính này mọi vật sẽ được lớn hơn 800.000 lần. Sức lực của mắt thường, về sức nặng là 500.000.000kg, còn chiều cao bằng tòa building!

Như bạn ngọc đã biết, vận tốc ánh sáng trong một giây là 300.000km. Nếu ánh sáng chạy suốt trong một năm thì khoảng cách trong không gian nhờ viễn vọng kính mà ta có thể nhìn được những tinh tú cách xa chúng ta: 1.460 800.000.000km !

Như vậy ta có thể thấy được thêm khoảng trên 6.000.000.000 tinh tú khác ngoài hệ thống Thái Dương Hệ.

GIANG THANH BÌNH (Ghi) cách tìm tuổi và tháng sinh

Này các bạn ngọc húi của thân mến ơi. Vì dụ như bạn quen với một bạn kẹp tóc nào đó. Mà bạn muốn biết tuổi của chàng ấy, nhưng eo ơi chàng ấy cứ dấu hoài. Đây Dung Ngã bày hộ bằng cách này tên chắc bạn sẽ vừa lòng, và bây giờ bạn bảo người bạn làm vài toán này chơi :

- 1) Lấy tháng sinh nhân hai.
- 2) Lấy số vừa nhân cộng cho 5.
- 3) Lấy số vừa cộng nhân cho 50.
- 4) Lấy số vừa nhân cộng với số tuổi thật.

Bây giờ thì bạn xin « con số » vừa cộng được, và bạn hãy lấy viết ra làm phép tính này thi sẽ ra ngay tháng sinh và tuổi.

Bạn có con số đó hãy trừ đi 365, rồi lấy số còn lại cộng thêm 115. Số thành cho biết :

— 2 số đơn vị và hàng chục cho biết số tuổi.

— Số hàng trăm chỉ tháng sinh.

Ví dụ Dung Ngã sinh tháng tư và mười tam tuổi.

— Theo câu 1 : Ta lấy 4 nhân 2 thành 8.

— Theo câu 2 : Ta lấy 8 cộng 5 thành 13.

— Theo câu 3 : Ta lấy 13 nhân 50 thành 650.

— Theo câu 4 : Ta lấy 650 cộng 18 thành 668.

Khi người đổi thoại cho biết số thành sau cùng 668 bạn lấy số đó trừ đi 365 thành 303 rồi lấy 303 cộng thêm 115 thành 418 như vậy, số 18 là tuổi thật và số 4 là tháng sinh.

Tin chắc bạn sẽ được một lời khen tặng.

NỜ PHÊ DUNG NGÃ (Ghi lại)

báo tin

Trung Tá gọi viên Thượng sĩ vào báo :

— Một chiến hữu của chúng ta vừa gặp một hoàn cảnh hết sức đau buồn : nhà bị cháy, mẹ vừa mất vì tai nạn xe hơi, đó là trưởng hợp của binh nhì X thuộc tiểu đội A. Tôi giao phó cho Thượng sĩ về việc báo tin buồn này cho binh nhì X. Tôi hy vọng rằng Thượng sĩ có đủ tinh lực để đảm đương việc này.

Thượng sĩ vâng lệnh ra tập họp tiểu đội A :

— Tất cả nghe lệnh tôi. Kẻ nào có nhà bị cháy, mẹ chết vì tai nạn xe hơi thì bước ra khỏi hàng. Nghiêm ! Thi hành lệnh !

Mọi người đều đứng yên.

— Binh nhì X. Anh chạy bốn vòng sân cờ cho tôi vì đã không tuân lệnh cấp trên.

ĐÒN GÁO (Nha Trang)

một thời để thương và một đời để nhớ



TRONG TUỔI NGỌC 82
TRÀN NGẬP THƠ VĂN
GIÁNG SINH VÀ MÙA ĐÔNG

làm cờ cho quân sĩ giải trí quên nỗi nhớ gia hương, nên cờ tướng được gọi là diệp kỳ.

Trong thời Hán Sở tranh hùng hai vua trong bàn cờ là Hán Vương và Sở Vương, mới có Sở hàn và Hán giặc ở giữa ngăn cách hai quốc gia trong bàn cờ. Lúc đó Sở Bá Vương có tấm ngàn tử đệ lăm le độ bình sang sông để đánh Hán Tin, vì đó bàn cờ có thêm 8 quân «Binh» và «Tốt» để cho cuộc chơi này nung chí đấu tranh của quân lính.

Qua đến đời Đường, uy thế cá nhân của Thừa tướng Ngu Tăng Nhu mời xen và : Họ Ngu đổi chữ Tượng ra chữ Tướng (để chỉ ông ta) hỏa khí và xe cộ thô sơ bắt đầu phát hiện, nên trong bàn cờ thêm Xa và Pháo. Bắt đầu từ đấy tên cờ tướng mới chính thức lưu truyền đến bây giờ.

Qua đến đời Nam Tống, xe cộ có đường sá lưu thông, hỏa pháo được cải tiến, do đó quân cờ không còn đi từ ô này nhảy sang ô khác nữa mà đi tới đi lui trên những đường gạch tréo vuông góc. Và muốn cho bàn cờ có quy pháp rõ rệt như một tổ chức triều đình thật sự, vua Tống Cao Tôn mới vẽ ra Cửu Cung trên bàn cờ (cung vua có 2 lỗ gạch tréo -đếm chín nước. Từ đấy bàn cờ có hình thức vĩnh viễn như ta chơi ngày ngay).

THƯƠNG ÁI (Sưu tầm)

mối tình thơ • trấn thi b.t.

(Tiếp theo trang 27)

Những giờ học Toán, Vật Lý, tôi buồn ngủ hết sức. Và để chống đỡ với cái bệnh quai ác ấy, tôi ngắm nàng ở lớp bên kia. Nàng nói chuyện ríu rít như chim với cô bạn bên cạnh. Nàng ít khi nhìn qua tôi. Điều đó khiến tôi hơi phật lòng, nhưng không dám nói ra (dáng lý nàng phải thông cảm cho tôi điều đó chứ?) Giờ ra chơi, nàng chỉ ngồi trong lớp, không thèm ra ngoài. Tôi thì muốn chết đi được — rủ nàng đạo quanh sân trường. Tôi sẽ hôn lên tóc nàng, lên má nàng dưới gốc cây ngọc lan ở sân sau. Nơi đó vắng vẻ vô cùng. Tôi sẽ hái hoa lan cài lên tóc nàng (cho dù cây có rào kẽm gai cũng vậy). Tôi sẽ gọi khe khẽ Mai ơi, Mai ơi. Tôi sẽ... ô, bao nhiêu là cái « sẽ » được tính toán sắp đặt trong đầu nhưng chẳng bao giờ tôi thực hành được cả, bởi lẽ... nàng đâu thèm đi dạo với tôi. Nàng sợ bạn bè hơn sợ cop nữa kia. Nàng nói với tôi rằng chúng nó sẽ cười chết, và nàng thì sẽ lẩn quay ra vì xấu hổ. Thôi thì đành vậy chứ sao !

Thuở ấy tôi ghét cay ghét đắng Thằng Nguyễn Hữu Đức. Mai cũng thế (có lẽ vì thấy tôi ghét ên nàng hùa theo). Thằng Đức học trên tôi một lớp, nghĩa là đệ nhất B. Lớp nó sát cạnh lớp nàng. Điều này làm tôi tức chết đi được. Hết ra chơi là nó la cà bên cửa sổ tán nàng. Một phút đồng giáo sư nó cũng lết lại lớp nàng. Tôi thấy hết. Và giận hết sức mà không làm sao được. No cao lớn hơn tôi. Sức tôi mà chơi với nó thì chỉ có nước vào nhà thương sớm. Tôi chỉ còn biết trút bức dọc vào Mai. Tôi trách móc nàng sao nàng sao lại nói chuyện với nó. Nàng thè rằng nàng không thèm nói với nó một lời nào, chỉ nó nói mình nó. Nàng còn thêm :

— Mai ghét thằng Đức lắm. Mặt như con « sơ mít ». Thuận để ý làm gì cái thằng đàn độn ấy.

Tôi khoái quá quên giả bộ giận nàng như dự định. Soi gương, tôi biết tôi đẹp trai hơn Đức nhiều. Tôi bảo nàng :

— Thằng Đức học hon Thuận.

— Thuận sẽ được như vậy.

— Thằng Đức đồ tú tài rồi.

— Thuận sẽ đỡ tú tài. Thuận học ban C, mai mới sẽ theo Văn khoa. Con trai Văn khoa bay buồm thấy mồ, hào hoa thấy mồ. Thằng Đức chả được như vậy đâu. Mai thích « người Văn khoa ».

Tôi giả vờ :

— Thằng Đức đẹp trai hơn Thuận.

Mai phản đối liền :

— Ai bảo thế ? Cái mặt « sơ mít » mà đòi hon Thuận à ?

Thế là tôi hài lòng hoàn toàn. Thách thằng Đức đến tán nàng đây. Tôi tin tưởng Mai vò cùng. Mai chả bao giờ thèm chơi với thằng Đức sơ mít.

Tuy nhiên có một lần tôi giận nàng. Cũng chuyện thằng Đức.

Vào dịp tất niên, nàng được bầu làm phó trưởng ban văn nghệ toàn trường, và ác thay, thằng Đức là trưởng ban (sao họ không bầu tôi nhỉ). Trưởng ban với phó trưởng ban lúc nào cũng đi kè kè với nhau thảo luận, sắp đặt chương trình loạn cào cào chầu chầu. Thằng Đức cười nhăn nhở nhớ mỗi khi đi cạnh nàng. Mai cũng cười cười nói nói với nó khiến tôi lộn cả ruột. Nhưng tôi chưa có dịp trách móc nàng vì tôi ít khi được gặp nàng lâu. Ở trường nàng bận rộn văn nghệ vẫn gừng, ở nhà nàng cũng vẫn gừng văn nghệ. Tôi không biết làm sao được nữa. Trong khi sân trường nhộn nhịp vào những ngày cuối năm, sửa soạn đủ thứ chuyện thì lòng tôi lại vắng ngắt như chùa bà Đanh. Tôi giận Mai, tức thằng Đức. Tôi giận lòng bạc bẽo của con người. Tôi không thèm hát La vie en rose nữa, và cũng chẳng thèm hát một câu nào khác. Mỗi chiều thơ thản ngoài sân, nghẽn cổ qua hàng dâm bụt thấy vắng nàng ở chỗ quen thuộc, tôi buồn quá chừng. Tôi biết những lần vắng như thế là nàng đang ở trường tập dợt văn nghệ và lòng tôi mang nặng một nỗi ấm ức.

Phải đợi mãi tới hôm trình diễn văn nghệ tất niên tôi mới có dịp gặp nàng. Sau khi hát xong bài ca cuối cùng p'ần nàng là bài « Em tôi », Mai đi xuống phòng giám học và gặp tôi đang ngồi chết rũ trên băng đá. Mai ngạc nhiên kêu lên :

— Ủa, Thuận không xem văn nghệ à ?

Rồi như chợt nhận ra cái dáng buồn thiu buồn chán của tôi, nàng đứng sững một lúc rồi rut rè hỏi nhỏ :

— Sao Thuận lại ngồi đây và buồn thế kia ?

Tôi chẳng thèm trả lời một câu, lặng lẽ quay mặt đi. Mai đứng đó tần ngần một giây rồi bỏ đi. Tôi càng thêm tức giận bỏ về không thèm nán thêm phút nào nữa.

Hôm sau đang thơ thản ngoài sân, tôi giật mình vì tiếng kêu « bộp » sau lưng. Tôi quay ngoắt lại vừa kịp thấy mái tóc đen chấm vai của nàng biến sau khu ẩng cửa. Tôi cúi xuống lượm lục cục đá nhỏ lên, gõ vội mãnh giấy cột chung ra xem. À, thì ra nàng viết thư cho tôi (đây là lần đầu tiên kề từ ngày quen nhau nàng viết cho tôi chứ không phải nói-với-tôi như thường lệ). Thư nàng viết như thế này :

Thuận.

Bộ Thuận giận Mai hở, phải không ?

Không giận sao hôm qua Mai hỏi gì Thuận cũng chẳng thèm trả lời. mặt Thuận lầm lầm lì lì để ghét quá chừng. Mai có làm gì đâu mà Thuận giận Mai. Hay là Thuận giận chuyện thằng Đức ? Thế thì Thuận đáng đánh đòn lắm nhể, Mai đã thè chửi thèm chơi với nó cơ mà. Chỉ chơi với Thuận thôi. Mảng bỗng nay vì nhiệm vụ bắt buộc Mai phải giao du với nó đấy thôi. Bây giờ xong rồi, Thuận xem Mai có nói chuyện với nó nữa hay không.

Đừng giận Mai nữa nha Thuận.

MAI

TỪ MỘT CHUYẾN ĐI



T.B. Hôm qua Mai hát bản Em Tôi và giới thiệu là tặng Thuận, Thuận có thích không?

Trời ơi, tôi đâu có nghe được lời tặng ấy. Tôi còn mãi giận dỗi, ngồi một đồng ở gần phòng giám học cơ mà. Con gái họ thông minh thật, chả cần phải hỏi han cũng biết con trai « lầy » chuyện gì. Mai chả cần hỏi cũng biết tôi giận chuyện thằng Đức. Thế này thì còn có gì để giận nàng nữa ! Mai đã chịu khó viết thư với lời lẽ dễ thương như kia, tôi hép hồi gì mà không xí xóa, giận chi nữa.

Tôi nghĩ cách làm hòa với nàng. Điều đó không khó gì cho lắm. Tôi liền vô nhà viết ngay một bức thư, đại ý xin lỗi nàng và nhắc nhớ nàng lời thề « chả chơi với thằng Đức. » Tôi không buộc thư vào cục đá như nàng, tôi tiến bộ hơn, gấp thư thật nhỏ để vào trong hộp đầy nhác kẹo « Green Apple » dán băng keo cẩn thận rồi liệng sang sân lúc nàng đang thèp thở ở ngưỡng cửa.

Chúng tôi làm hòa với nhau. Tôi lại ngâm nga bài La vie en rose. Tết năm đó tôi mừng tuổi nàng bằng nhánh đào rực rỡ hoa và con bướm vàng ép khô.

Chuyện tôi và nàng cứ thế theo thời gian đậm đà thêm, trưởng thành dần. Tôi đỗ xong tú tài hai thi vào Sư phạm chứ không học Văn khoa như nàng nghĩ. Tuy nhiên nàng vẫn vui vẻ bằng lòng cho tôi chọn như thế. Thằng Đức sơ mit học Luật. Nó luôn luôn đi trước tôi một năm. Tôi nhớ hồi tôi học năm thứ ba đại học, có lần chúng tôi giận nhau, nàng đã dọa dẫm tôi rằng : « Thuận coi chừng Mai giận Mai chơi với Đức à. Có thề Mai chọn Đức làm chồng cũng không chừng nếu Thuận cứ mãi chọc giận Mai ». Hồi đó tôi đã chẳng thèm dỗ dành nàng vì tôi biết nàng chỉ dọa chứ không bao giờ làm thật đâu. Nàng yêu tôi lắm mà. Tình sâu nghĩa nặng lắm mà. Thời gian này Đức vẫn « trồng cây sì » và không ngót tán tỉnh Mai, nhưng tôi đâu có ngán.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được bồ về dạy tại môi trường trung học dưới Vĩnh Long. Chúng tôi thư đi thư về luôn. Rồi gia đình tôi phải dọn lên Đà Lạt. Tôi vẫn dạy dưới Vĩnh Long. Và sau một thời gian bất tin tức (tôi đã như điên cuồng vì chuyện này. Dò la tìm kiếm hoài cũng chẳng có kết quả) hôm nay tôi nhận được tấm thiếp báo hỷ gửi cho con em họ tôi (mà có lẽ nàng không biết nó là em tôi). Tôi không ngờ lại có một ngày buồn như hôm nay. Cầm tấm thiệp cưới trên tay, cõi lòng tan nát. Bây giờ thi chẳng cần phải tìm kiếm nàng chi nữa, vô ích thôi. Nàng kia, nàng kè bên tên Nguyễn Hữu Đức.

« Lễ vu quy của cô Phạm Thanh Mai cùng luật sư Nguyễn Hữu Đức... Hôn lễ sẽ cử hành tại... »

Tóc mai sợi vẫn dài, lẩy nhau chẳng dặng thương hoài ngàn năm.

Ngày mai tôi sẽ về Vĩnh Long bằng chuyến xe sớm nhất.

TRẦN THỊ B.T.

Em ân hận ghê ! Tại sao khi trước không chịu từ chối lời mời mọc, rủ rê của Bội Thanh để giờ phải bơ vơ lạc lõng giữa đám người này. Nhỏ bạn em đang lảng xáng xíc thuốc, băng cho một em bé bị mẩy cái nhợt đằng kia. Chung quanh em, người thì lợp nhà, phát quần áo, thực phẩm, người thì cho thuốc. Ai cũng bận rộn. Chỉ trừ em. Họ là những hướng đạo sinh đang công tác cứu trợ nạn lụt. Ai cũng tỏ ra nhiệt thành trong công việc quá quen thuộc với họ này. Em không biết làm gì cả vì em không ở trong đoàn mà chỉ đi theo bạn em thôi. Tất cả đều xa lạ, em cúi mặt thở dài, mong cho sớm hết hai ngày để về cho rồi. Ghét Thanh ghê ! Như vậy mà cũng rủ người ta đi. Có vui vẻ gì đâu !

— Quyên, làm gì đó ? Đến đây giúp tôi với.

Người vừa gọi em là Phương, trưởng ban y tế, một sinh viên y khoa mà em vẫn nghe mọi người gọi đùa là « bác sĩ ».

— Quyên không biết gì cả. Anh chỉ cho Quyên nghe.

— Thế này này nhé ! Tôi kêu thuốc gì thì Đỗ Quyên lấy ra, đưa cho họ. Có thể thôi.

Bệnh nhân ở đây toàn là đồng bào tị nạn từ những vùng quê về tạm cư, giờ lại gặp thiên tai, coi như hai lần tị nạn. Phần đông họ có vẻ thiếu thốn, nghèo khổ. Những thân hình gầy gò, những nét mặt áu lo của họ làm em xúc động.

— 6 viên anacin !

— Cho em bé này uống một muỗng thuốc đau bụng, 4 viên đem về nhau ống làm hai lần, nghe.

Anh dùng một câu nói cho cả bệnh nhân của anh và cả ra chỉ thị cho tôi. Phương tiện rộn luôn luôn. Dáng người cao và hơi gầy của anh trong bộ đồng phục cái xuồng lẩn trong đám đông. Lủng lẳng trên ngực anh cái còi và cái ống nghe; nǎm, sáu cái huy hiệu trên áo mà em nhìn vào cũng chẳng hiểu là gì, trừ cái bảng tên. Mặt trời càng lúc càng lên cao, thả xuống ngồi làng hoang tàn những đợt nắng ấm áp sau những ngày dài mưa bão. Dãy nhà tôn mới lợp xong lấp loáng dưới ánh mặt trời.

Sáng mai mọi người sẽ ra về vì hai ngày công tác đã qua. Mau hơn em trở về. Hình như em đang buồn, một chút lưu luyến, một chút tiếc nuối đang trộn lẫn trong hồn em với những cảm giác lạ. Đây là đêm lứa trại để mai chia tay. Không khí cởi mở và ấm cúng làm em thấy dễ chịu. Thanh đậm nhẹ vai em :

— Mai về rồi mà giờ này Đỗ Quyên nhớ mẹ hở?

Mấy người quay qua nhìn làm em ngượng dẽ sợ :

— Thanh là chuyên môn phá Quyên. Đề coi Em ngất Thanh cái thật mạnh Cho đáng đời!

— Chắc Quyên ít khi đi xa?

Em quay sang « bát-sĩ » :

Dạ, đây là lần đầu Quyên đi xa mà không có mẹ. Anh ta nhìn Quyên chăm chú rồi tủm tỉm cười :

— Chắc Quyên không quên mang bình sữa đi chứ?

— Trời đất! Quyên 18 rồi chứ bộ!

Em giật mình! Ô hay, sao lại đi khai với người ta như vậy? Về duyên quá đi.

— Quyên học chung với Thanh?

— Không. Quyên học Jeanne d' Arc.

— Sao hai người thân nhau dữ?

— Vì ở gần nhà

— Vậy Quyên cũng ở Lý Thường Kiệt sao?

Em lại thấy mình bị hờ thêm một lần nữa. Sao thế nhỉ? Mọi lần em vẫn dẫn do, ý từ lầm mà. Hay là tại không khí ở đây cởi mở làm em quên việc « giữ miếng ». Lửa đã gần tàn. Đêm hình như đã qua hơn một nửa.

Hai chiếc xe cam nhông đưa tất cả rời nơi tạm cư với những bàn tay vẩy của đồng bào tị nạn. Tuy mệt mỏi sau hai ngày vất vả dưới nắng nhưng hình như ai cũng có vẻ hân hoan. Tiếng hát vang vang lẩn trong gió sớm. Đồng ruộng lùi dần, lùi dần và thành phố Huế hiện ra trong nắng mai. Xe dừng ở đạo quán, mọi người chia tay ở đây. Anh đoàn trưởng trước khi về còn quay lại :

— Mong sẽ gặp Đỗ Quyên trong chuyến đi kế tiếp. Bây giờ Quyên về bằng gì đây?

Phương chen vô :

(Xem tiếp trang 62)



mùa đông nhớ

NGUYỄN THỊ VÔNG VANG

Em sinh trong mùa Đông. Vũ trụ mở ra từng cánh hoa tằm hương nồng ngát. Vũ trụ khép vào ngàn tiếng khóc chia buồn. Mẹ bảo : « Hồi sinh ra con không khóc tiếng nào, cô đỡ phải đét hai ba cái vào đít mới ngoác mồm ra. » Buồn ghê. Ngay khi còn nhỏ đã bị đòn, chẳng trách gì lớn lên ít khi em gặp điều may mắn.

Bố thường nói : « Hồi sinh ra con khô ơi là khô, mẹ mày đau ốm liên miên, bố thì thất nghiệp, nhiều lúc muốn quẳng cô vào thùng rác cho rồi. » Em nghe mà nước mắt vòng quanh cho dù hình ảnh ấy chẳng biết là thật hay đùa nůa. Nhưng dù sao cũng cần xin đấy chỉ là câu nói đùa cô con gái rượu của bố. Chả lẽ em họ Hoa Thom lại là kẻ mang niềm bất hạnh đến cho mọi người kề cận.

Từ Saigon bố kéo gia đình lên Đà Lạt. Từ Đà Lạt bố tạt ngang sang Blao và bây giờ là Pleiku. Một tỉnh nhỏ hắt hủi miền núi, quanh năm bụi đỏ mưa bùn. Những nơi chốn dừng chân ngắn ngủi ấy chỉ để lại trong em chút kỷ niệm đậm đà nhưng nhòa nhạt. Em yêu làm sao những sớm sương mù dày đặc, đồng áo len ra ngồi trên bức cửa nhìn áo len màu lũ lượt ngang qua. Em yêu làm sao những chiều xám thấp chạy từ trên Dốc Mơ xuống đón Hạ lại thăm. Hình như em có duyên nợ với sương mù và xú lạnh nên Phố Núi bây giờ cũng là xứ lạnh sương mù.

Ở nhà, mỗi người là một thế giới biệt riêng. Bố, suốt ngày là băng nhạc, máy móc và bảy giờ, vòm trời lửa hạ với bốn phận ngày ngày trước mắt. Mẹ, bận rộn luôn với những công việc từ đâu mò tới. Chỉ có em và Tuấn Khanh luôn là một đầu đê cho các em riêu cợt : « Ba mươi sáu xương sườn » cộng « hột đậu đen », « lép » với « tròn ». « Mẹ sinh hai anh chị giống

như Nam cực và Bắc cực, ông Thiện và ông Ác » nhưng Khanh còn có Lý, Chủ nhật nào cũng dắt nhau « triễn lâm ». Rốt cuộc thì cũng chỉ mình em khép kín trong thế giới thu nhỏ ồn ào đó.

Trường Mơ Điện bây giờ xây cao, đứng trên lầu tư em có thể thấy xa xa ngôi nhà Bướm Vườn nhô cao trên con dốc Hoa Phượng. Mặc cõi biết bao một lần Rosa bắt gặp : « Lêu lêu. Ngày nào chả gấp mà đứng đây nhìn mãi. Xa thế này làm sao trông rõ hǎn. » Chả bao giờ có ai hiểu được Hoa Thơm và Bướm Vườn nhớ nhau đến thế nào.

Trung Thu vừa rồi, trời mưa lâm râm. Trăng sao ngủ sớm trên bầu trời đen thịnh lặng đến rợn người. Em một mình ngồi trong quầy nghe nhạc nhìn người ngửi khói mà nước mắt chực rơi. Bởi thế nào đi nữa thì em cũng phải hiểu rằng, đời sống chỉ như một xâu chuỗi dài quàng vào đời người mà nghe từng hạt nước mắt rơi xuống tim rất mặn.

*Trên trời mong như chim liền cánh
Dưới đất mong như cây liền cánh
Sao cầu xin nhiều
Mà mấy điều được nguyện*

Bướm Vườn à. Giòng họ Hoa Thơm thì muôn đời chỉ như lớp sa mù che phủ mọi đường đến lối về tim.

Tháng năm xưa Phố Núi ồn ào, gia đình hối hả dọn về Saigon. Buổi sáng ngồi trên xe hàng, nhìn dốc Hoa Phượng qua khung cửa nhỏ mặc gió réo trong tóc, mặc mưa gõ trên tay mà nước mắt rung rung. Đến khi ấy em mới hiểu rõ tình thương dành cho Phố Núi, Bướm Vườn nhiều biết cơ man nào kề.

Em về Saigon, về vùng trời ngát hương thơ ấu với một chút âu sầu dấu kín trong tim. Về để thấy rằng trong bóng lá đan nhau của khu vườn xanh ngắt kia, bóng đôi chim bồ câu trắng đã mất dạng và dưới bậc thềm rêu phủ mượt mà, những đóa hoa mười giờ héo rũ. Em về để thấy rằng tuổi nhỏ như một nơi chốn dừng chân ngắn ngủi. Em đã qua tự hôm nào không biết.

Tối xưa năm bên Phố Hạ nhớ về Yên Đỗ với đầm đầm tiếc nuối. Rồi Chín, Minh, Phương, Hải cũng phuôi tay, quay lưng với tiếng cười lênh láng, ánh trăng, bóng lá cùng trò chơi Thiên đàng Địa ngục. *Thiên đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì lại, ai dại thì xa, đêm nằm nhớ chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện nhờ sa linh hồn, linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng.* Được chúng minh mè say hồi thơ trẻ. Tám chín giờ tối là khoảng sân đã đông đầy trẻ nít. Trò chơi rồng rắn, Phố Hạ luôn cắn đầu, làm mẹ và bao giờ cũng vậy, em luôn là cái đuôi run rẩy khi ông thầy cho thuốc rượt theo. Chẳng bao giờ chúng mình còn được ngồi dưới gốc bồ đề, nghe anh Thanh kẽ về một vòm trời màu sắc nữa, phải không những bạn của ngày xưa. Thiên đường thơ trẻ của chúng mình đã khép. Ngay ngủi còn lại « đá mòn rêu nhạt ».

Ngay từ hồi nhỏ, em đã phải cậy nương vào vòng tay Nhã Tân che chở. Sự hết vía những lần Chín xâu thắn lắn thành chuỗi dọa quàng vào cổ em làm quà cưới. Lúc đó em chỉ biết khóc và cười ròn khi thấy Nhã Tân đè Chín ra tát vào hai bên má : « Không được hôn. H. là của tao, tao xi trước mày. » Câu nói ngày ngô ấy in đậm trong tâm hồn em những đường nét đẹp như mơ. Trước ngày trở lại Phố Núi, em có lại thăm Nhã Tân. Hai đứa chỉ nhìn nhau cười. Nụ cười chắc hẳn mang nhiều ý nghĩa như câu thơ Tân chép cho trên giấy hương trầm.

*Nhin nhau bối rối
Nhin nhau chờ đợi
Nghìn đời cách ngắn
Tình duyên không tới.*

Em có nên hạy không nhắc Bướm Vườn về một ngày sinh nhật sắp tới. Tháng 12. Mùa đông mở ra như một thân quen từ lâu không ngờ tới. Nhớ năm xưa. Buổi tối lén bồ mẹ ra ngồi trên thành cửa, đêm mười một ông sao nhỏ, lụa mười hai ông sao to mà tưởng như món quà Li gửi về từ một góc mồ quanh năm lạnh lẽo. Ôi, đêm sinh nhật thịnh lặng đến với em băng nước mắt lẩn tay chào. Nước mắt khóc người đã bỏ rơi và tay chào nụ cười đã nghìn đời bất vắng.

*Tựa như lá cây
Ta nằm xuống ngủ giấc dài
Không lời ru, không hơi thở
Em đừng khóc chỉ nên cười
Bởi sống chết chỉ như than gởi
Này cát bụi phải trở về bụi cát.*

Con đường dẫn đến lũng Sa Mù sẽ chẳng bao giờ in dấu chân Hoa Thơm lẫn Bướm Vườn. Rồi cũng như mộng. Giấc mộng mở bao phủ một đời người. Rồi cũng như đốm sáng lập lòe lóe lên trong khoảng không vô tận. Bởi cuối cùng thì em cũng hiểu, trong muôn ngàn bến bờ chờ đợi, tinh nhỏ tội nghiệp này chỉ như một lằn ngang khuất vào quên lãng, phải không hờ Bướm Vườn ? cho dù sự hiểu muộn màng ấy có tựa như mũi gai đâm vào tay rướm máu...

NGUYỄN THỊ VÔNG VANG

ĐÃ PHÁT HÀNH KHẮP NƠI VẾT CHÂN CHIM của QUYÊN DI

- Quyên Di kể chuyện mình và bạn bè thuở còn làm học trò trung học. Ghi lại cả một thời tuổi trẻ lý tưởng, hăng say và nhiệt thành nhất.
- Là tác phẩm thứ 6 của tủ sách NGÀN THÔNG, bìa do ViVi thực hiện.



NGUYỄN TUẤN ANH

NGUYỄN THANH LIÈM (Pleiku)

Đọc những giòng chữ yểm thế của một thanh niên 22 tuổi như cháu, cháu thấy nao nao. Chỉ biết khuyên cháu đừng sớm thất vọng. Cháu nên về Saigon kiểm một BS giỏi về thần kinh để nhờ điều trị cháu tin là sẽ có kết quả tốt.

Tạm thời cháu hãy theo đúng các lời khuyên sau đây của cháu: Nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng hoàn toàn trong một căn phòng yên tĩnh. Ăn uống tầm bồ. Uống thuốc an thần như Valériane, Bromures, Passiflorine. Dùng thêm các thuốc bồ như Arsenic, Phosphore, Strychnine. Nên thử máu ngay để tìm trùng giang mai.

Chúc cháu mau tìm lại được nguồn vui sống để chờ đón tương lai gia đình.

KIM VÂN (Bình Dương)

1— Có một sự thực cháu phải nói ngay cho cháu biết là bệnh hen, suyễn

(Asthme) rất khó trị dứt. Tuy nhiên trong khi lên cơn làm ngập thở, khò khè cháu có thể dùng dung dịch:

- Stovaine 15 ctg
 - Solution d'Adréhaline au 1/1000 à 10
 - Sérum Physiologique à 10
- hay Dyspné-Inhal, Éphédrisol để bơm vào mũi. Phải uống thêm Éphédrine và chích Theophylline. Một phương pháp rất giản dị và hữu hiệu là dùng 2 tay ép mạnh bụng và đẩy các cơ quan trong bụng lên phía trên (tức là hoành cách mỏ) cũng có thể làm ngưng cơn suyễn tức khắc.

Nếu cơn hành khó chịu hơn thì phải dùng Sérum De Heckel. Chích Paraminane (10cm³) có kết quả thật tốt. Ngày nay với sự phát minh các loại thuốc Cortisone như Hydro-Cortancyl sự thuyên giảm mau lẹ các cơn suyễn xảy ra dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên không được dùng quá lâu ngày và phải nhớ kiêng mặn.

2— Bệnh nhày mũi liên tiếp và chảy nước mũi của cháu tiếng Pháp gọi là (Rhume Des Foins) cũng rất khó chữa. Phải dùng những loại thuốc Antihistaminiques như Phénergan cùng với Aspirine hay Éphédrine. Nhỏ mũi bằng dung dịch Biphédrine sẽ tốt.

THANH LOAN (Cần Thơ)

1— 19 tuổi mà cháu còn ngày thở thật. Ai lại đi tin rằng tập võ Thiếu Lâm hay Judo sẽ sinh nhiều bệnh tật và làm mất hạnh phúc gia đình trong tương lai?

2— Một vài nhãn hiệu sà bông thơm nhẹ nhàng tin cậy được là: Savon Cadum, sà bông trầm (Savon

Au Bois De Santal). Sau khi tắm, theo cháu, một chút Eau De Cologne là lý tưởng đấy cháu à!

3— Tối trước khi ngủ rửa mặt sạch sẽ, thoa một lớp mỏng Crème dưỡng da nhãn hiệu Beauty Sleep Elizabeth Arden da mặt sẽ luôn luôn mịn màng.

4— Khi răng chớm bị sâu là cháu phải tới ngay Nha sĩ để săn sóc, chữa trị ngay không những chiếc răng đau mà còn để ngừa khỏi lây sang những chiếc lành lặn kế bên.

GIANG THI (Huế)

1— Người bị lãi kim (Oxyures) thường ngứa hậu môn về buổi chiều vì chúng bò ra đó để trứng. Cháu nên cắt cụt các móng tay và tránh dùng gãi dù ngứa vì tay sẽ dính trứng ký sinh trùng khi ta cầm đồ ăn chúng lại theo miệng mà lọt vào cơ thể gây bệnh kinh niên. Có thể uống Santonine Calomel hay Pipérazine trong 7 ngày liền (Notézine) hoặc Violet De Gentiane (Oxyuryl, Oxyurase), Vert Malachite.

2— Cháu có thể đến các tiệm mỹ phẩm mua một ống Crème Dépilatoire để bôi cho rụng những chiếc lông mắt thẩm mỹ.

ĐĂNG THỊ VŨ THỦY (Cần Thơ)

1— Dầm sương dài nắng, lao động nhiều sẽ làm cho da dễ trở nên đen đúa, chai đá. Mẫu da thẩm hay nhạt nhiều khi cũng do Thượng Đế bày trò có chúa nhiều hay ít chất sắc Mélanine và cũng tùy theo giống người. Thực quả không có thuốc nào biến đổi được màu da ngoài son phấn giả tạo.

2— Cháu nên dùng Poudre De Talc để rắc chân cho khô và khởi hôi.

HỒ CHỐ (Pleiku)

1— Em đã 21 tuổi, khó còn hy vọng cao thêm vì các đĩa sụn tăng trưởng ở đầu các chiếc xương dài đã hóa cốt. Tuy nhiên cũng nên uống thêm thuốc vôi (Calcigénol) hay Vitamines. Hãy năng bơi lội, leo dây, chạy nhảy. Vả chăng 1m56 cũng không phải là con số xấu xí lắm. Đừng buồn.

2— Muốn luôn luôn mạnh khỏe cũng chẳng khó khăn gì. Ăn uống điều độ, đừng rượu chè, thuốc lá, làm việc vừa sức ngủ cho đủ (trưa 1 tiếng rưỡi, tối 7 tiếng). Ở Pleiku vào mùa mưa lạnh nhớ mặc áo ấm để tránh ho và sưng phổi. Có lẽ cứ theo được như vậy thì các BS và các tiệm thuốc Tây lấy được tiền của em cũng là điều chật vật.

HOÀNG ANH MINH (Huế)

Thực hiện đúng lời người xưa : « Ăn đi trước, lội nước đi sau » cháu của cháu thật chả khôn tí nào cả. Chú phải ngả nón chào thua đấy.

1— Sau giấc ngủ đầy đủ, sáng dậy mắt sưng húp... không thể coi thường được! Có lẽ cháu đau tim hay trong nước tiểu có lòng trắng trứng. Phải đi BS ngay để BS nghe tim và thử nước tiểu. Tạm uống Coramine, Vitamine B1 và Urosiphon. Nhớ kiêng ăn mặn.

2— Dùng Crème Sacnel thoa mặt sê bót trứng cá của tuổi dậy thì. Nhớ tránh tảo bón.

3— Triệu chứng hay chóng mặt của cháu phù hợp với bệnh đau tim chủ yếu ở trên. Nên chích thêm Hept-A-Myl và uống 1 chút an thần Passiflorine. Dùng chạy nhảy hay làm việc nặng quá sức nhất là tránh leo cao.

nghe gió thở dài • duy nguyễn

(Tiếp theo trang 21)

— Thôi, anh...

Giọng Hài như ướt nước mắt, rũ buồn. Đôi mắt nàng hơi chớp chớp, buồn buồn. Em hay dỗi quá, Hài ạ. Hơi tí là chực khóc. Nhìn vào thực tế một chút đi. Có gì mà buồn đến thế, tôi vẫn còn ngồi đây đầy đủ tay chân mặt mũi mà bạn.

— Năm nay Hài không tổ chức sinh nhật sinh nguyệt gì đâu...

— Tại sao?

— Thôi đừng hỏi, anh. Hỏi tức là trả lời rồi đó.

Và như thế nỗi buồn đang lắp ló đâu đây, trên bức màn, khung cửa. Tôi cắt nốt mầu bánh còn lại, nụ hoa vàng cắt ngang. Tôi một nửa, Hài một nửa.

— Con mèo hôm nay ăn được nhiều nhỉ!

— Hôm nay tôi vui, bạn cũng vui...

Câu nói với giọng thanh, pha lẫn chút giễu cợt của Hài làm vui thật. Mấy ngày nay chúng tôi luôn nhắc đến danh từ đó. Ủ, mà vui thật. Nắng đang phát buồm ăn sớm cho đám hoa bướm bướm, chúng sung sướng nở to ra đón nhận và khoe vẻ rực rỡ với nắng. Nhựa sống chảy tràn trong chúng. Cỏ dại vươn cao lên chào nắng. Bonjour. Nắng lọt qua tàn lá, những chiếc lá xanh nõn ngọt như một miếng thạch. Tôi rủ Hài ra vườn. Chúng tôi vẫy tay chào cả các chú bướm nhởn nhơ. Chào đòn bò câu bay về những căn nhà dưới thấp kia.

Chúng tôi thấy chú bướm vàng và nàng hoa bướm bướm vàng hồn nhau, trong buổi sáng nay vườn nhà Hài. Chào buổi sáng mùa hạ đẹp trời.

Trong khung cảnh rực rỡ buổi sáng trong khu vườn mùa hạ, với ánh nắng nhiệm màu như làm cho mọi vật đều đẹp. Nhưng có lẽ Hài là đáo hoa đẹp nhất. Tôi thấy từng sợi tóc óng ánh, mái tóc dài chấm vai. Đôi mắt to, mũi thẳng, làn da hồng mịn. Hài đang xuân phơi phới, nơi nàng toát ra một vẻ quyến rũ, hồn nhiên như cây cỏ. Cánh tay phớt phơn lông măng, thon nhỏ vuốt ve đáo hoa hồng vừa nở. Nàng cười liếm thẳng nói với tôi:

— Đám hoa bướm bướm hôm nay nở đẹp quá. Nhờ bạn vào lấy hộ tôi con dao nhé.

Tôi cười cười, cố ý trêu Hài :

— Bạn có cần tôi mang vỏ đạn ra không?

— Không. Tiếng Hài gǎn mạnh, hơi pha chút hờn mát.

Hài cắt từng chiếc hoa bướm bướm. Chiếc hồng, chiếc vàng, tím, trắng. Những đáo hoa yếu ớt, mảnh mai kết thành bó với một ít cỏ dại. Hài cầm trước ngực, màu hoa rạng rỡ bên cạnh màu áo lúa non, rạng rỡ như nụ cười tươi trên môi Hài.

— Đẹp không?

Đẹp thật, đẹp lắm đây bạn. Hình ảnh gợi tôi nhớ đến một bức tranh đẹp. Nàng đứng, tươi mát, tóc đen dài, bó hoa cầm tay, dưới chân là cỏ hoa chen lẫn, và nắng vui chung quanh nàng.

— Tiếc là tôi không có máy polaroid ở đây...

— Ngạo tôi hoài thế bạn. Tôi chỉ hỏi bạn hoa có đẹp không cơ mà!

— Càng tiếc rằng tôi không có tài vẽ, nếu không với một giá vẽ ở đây thì tuyệt. Cam đoan với bạn sẽ là một tấm ảnh hay bức tranh tuyệt vời.

— Đúng rồi, tôi biết bạn có tài vẽ hoa, nhất là vẽ vườn hoa đẹp lắm mà.

— Nhầm to bạn ơi, tôi muốn nói hôm nay bạn đẹp hơn hết thảy mọi donna hoa...

— Gõm, bạn vừa học khóa nịnh đầm ở đâu thế? Hài héto, đôi má nàng đỏ au.

— Vâng, tôi vừa học được một khoá đấy bạn. Nhưng người ta không dạy tôi lời nói nào áp dụng vào trường hợp tuyệt diệu này...

— Thế thì chắc bạn đang học câu tán tụng hay nhất để dành nói với người khác hẵn.

Tôi hơi hốt hoảng khi thấy mặt Hài có vẻ giận và không ngờ cầu chuyện lại sang vấn đề này. Em đang cay ớt phải không, Hài?

—Ồ, xin lỗi bạn. Có việc gì mà kê nhau kỹ thế!

— Kê gì đâu. Thôi, tôi không nói chuyện với bạn nữa.

— Nếu bạn muốn thế thi tôi sẽ im lặng mãi.

— Thôi đi, tôi xin bạn....

Hài nguyệt dài, cả hai chúng tôi cùng cười vui vẻ. Chúng tôi đi vòng quanh vườn bút những chiếc lá héo, đám gai Nô đùa như hai đứa trẻ được thả lỏng giữa thiên nhiên. Nàng hoa, nàng lá hãy cùng nhau vui chơi suốt sáng nay nhé. Bởi vì ngày sẽ hết và người sẽ mất bóng trong vườn.

Chúng tôi vào nhà với bó hoa bướm bướm vừa hái. Nàng cầm hoa trong cái lọ nhỏ sơn mài. Tôi muốn nói với Hài một lần nữa, bạn vẫn trội hơn tất cả các loài hoa khác. Tôi ngồi nghĩ lan man đến những ngày tháng xưa. Căn nhà cuối con đường với cồng hoa vàng tôi thường đi qua, lắp lò nhìn. Cánh cồng nào đã nhốt kín hồn tôi, cùng căn nhà xinh xắn. Đôi mắt nào vây bọc đời tôi, tôi chết ngất trong cái nhìn tỏ tình lần đầu. Rồi cái giếng trong cửa những trưa nói chuyện vẫn vơ bên gốc vông tàn lá đỏ rực. Sân cỏ may vường chân, những chú bò câu dễ thương. Tôi nhớ buổi sáng nào trong vườn hoa một ngàn năm trước tôi đã cầm tay Hài, nói không muốn thành lời. Nhìn nhau đôi mắt âu yếm, đôi tay trái buộc đời nhau. Tôi nhìn ra gốc trứng cá, cây trứng cá bây giờ cao lớn hơn xưa, đủ để tôi đứng ở cǎn gác nhà mình nhìn thấy ngọn. Mấy cây móng tay nụ nhỏ hồng hồng như những búp tay nàng. Tôi nói bằng quơ:

anh chí yêu dấu



truyện dài ĐINH TIỀN LUYỆN

Tôi rút người dề chặn một cơn ho, nhưng cũng không ngăn được. Cô Ngàn bỏ hờ đôi que đan trong lòng nhìn lại tôi rồi cô đứng lên, tiến lại phía góc phòng:

— Cháu đang đau hả?

— Vâng, cháu không được khỏe lắm. Hình như cháu không chịu được lạnh, từ khi bước xuống máy bay cháu ho hoài à.

Phía góc phòng là bóng tối ẩn một khung cửa, có lẽ đó là lối ra phía sau bếp. Cô Ngàn nói, dề cô đốt cái lò sưởi lên. Ở đây lâu rồi cái lạnh trở thành bình thường cháu à. Chỉ những ngày tháng chạp mới ngó tới cái lò sưởi, nhưng có khi chẳng nhất thiết lắm. Với lại cùi cũng chẳng săn gì. Tôi nói, thôi cô à, nhưng cô vẫn đi vào phía trong bếp:

— Cháu có cần tắm rửa gì không, dề cô đun nước nóng luôn thê.

— Phiền quá cô à, cháu chỉ muốn rửa cái mặt qua thôi.

— Chắc cháu chưa ăn gì?

— Cháu không thấy đói gì cả.

— Được rồi, cô nấu cho một gói mì, dù no cũng phải có bữa.

Cô Ngàn ôm lên một mớ cùi đặt dưới chân lò. Cái lò sưởi xây bằng gạch đỏ ở sát chân tường, giữa phòng, chắc một thời đã rực rỡ than hồng ấm cúng lắm. Böyle giờ ở một bờ, gạch đã nhả vữa, long ra vài vết thương cũ kỹ. Khi cô Ngàn châm lửa tôi thấy còn một ít tro than nằm lạnh lẽo, có lẽ từ mùa đông trước, hôm nay mới được nóng lại với đám cùi gỗ mới. Đốt lại một lò sưởi trong ngày đầu tiên của mùa Đông thật vất vả, như nhóm lại một hơi lửa mới trong đời, tôi bắt đầu nghĩ miên man, hẳn là một lần muộn phiền. Thoảng nhanh, hình ảnh mẹ Chi hiện ra với màu áo nâu, người

— Cây trưng cá mau lớn ghê nhỉ.

— Có lẽ nhờ Hài tưới thường, mà mỗi sáng rụng lá nhiều quét mệt chết.

Tôi đổi giọng, nhìn Hài nói :

— Bạn còn nhớ buổi sáng ngày 16 năm ngoái dưới cây trưng cá chứ?

Hài quay nhìn tôi, e thẹn. Hài nói bào chữa, có ý trêu chọc tôi đồng thời đánh trống lồng cho tôi không thấy sắc hồng trên má nàng.

— Trí nhớ bạn còn tốt lắm đấy, sao nghe bạn than phiền học bài lâu thuộc hoài « dzậy » ?

— Chỉ tại bóng bạn đấy thôi. Nhưng mà bạn có tài đánh trống hay lắm đấy, xin có lời khen.

Một lần nữa Hài lại đỏ mặt, nàng luống cuống thấy rõ. Người ta thường vậy, dù rất nhớ những kỷ niệm cũ, nhưng nhắc lại thì lại không thích (dù trong lòng rất thích). Hài loay hoay với con dao, xếp xếp tờ báo trên bàn. Một lúc sau Hài mang dao xuống nhà, trở lên mở cassette. Một khúc nhạc nhỏ ra, giọng hát đôi tình nhân riu rít bên nhau thật hạnh phúc. Lời hát thật nồng nàn và tiếng guitar thật êm. Những nốt nhạc reo vui như nắng ngoài kia. Nắng đã lớn, lắp ló sủa soạn bước vào thăm nhà.

— Anh về đây. Tôi đứng lên và nói.

— Về à ? Tiếng Hài thảng thốt, hơi có chút buồn.

— Ủ.

— Chiều anh lại không ?

Tôi nghĩ đến những buổi chiều, nắng nhẹ, ngồi trên khoảng đất trống đây cỏ may.

— Có thể chiều anh lại, nếu trời không mưa.

Tôi bước ra thăm. Hài bước theo. Chúng tôi đứng ngoài, nghe tiếng guitar nhẹ và tắt hẳn, đợi chờ không nghe tiếng hát khác cất lên, băng đã hết. Nắng soi hai chiếc bóng chúng tôi chập vào nhau thành một. Thân ái.

Chúng tôi đứng với nhau như thế khá lâu, Hài hỏi chừng nào anh đi ? Mai, chiều mai đi. Nàng chớp chớp đôi mắt. Mong sao cho chiều nay trời không mưa, anh nhé. Nắng sẽ rơi hân hoan từ ngoài đường, vào từng viên sỏi, hòn đá, thềm nhà em, anh à. Và hoa nở thêm một chiều nữa. Thật rực rỡ loài hoa nở muộn.

Gió thổi, chúng tôi lại đứng dưới gốc cây vông Hài quay quay cái trực quay nước. Gió thổi qua mảnh vườn, những cánh hoa đậm vào nhau, quấn quýt. Những cánh hoa hôn nhau, lá cỏ hôn nhau. Những bông hoa móng tay cũng dựa vào nhau. Hoa lá hôn nhau, hoa trưng cá trắng nho nhỏ cũng hôn nhau.

Mai đi, biết đâu không bao giờ trở lại phải không bạn. Tôi sẽ nhớ gửi bạn lọ hoa bằng vỏ đạn đồng. Đừng nói vỏ, đạn. Tôi bịt miệng bạn bây giờ..

Chúng tôi cúi đầu vào nhau một chút bên giếng dưới gốc cây vông

Buổi trưa cơn mưa đến đột ngột. Thoát đầu mưa lớn, sau đó ngồi dầm và kéo dài dai dẳng. Đường đi lầy lội, ướt nước. Có lẽ mưa cũng đến chiều, thức dậy vẫn không thấy nắng bò vào phòng. « Nếu trời không mưa » tôi đã lỡ hẹn rồi đấy bạn ơi, Hài thán ái.

Mưa nhẹ và gió rít qua những tàn cây, gió thổi lớn lao thành những tiếng động buồn, kéo dài không dứt...

DUY NGUYỄN

đàn bà có một tâm hồn lẳng mạn, theo tôi suy đoán, thuở con gái bà đã xinh đẹp với tâm hồn lẳng mạn đó, để một thời ngồi lại muộn phiền. Nhưng bà đã nhóm lên được ngọn lửa ấm trong ngày hôm qua hôm kia đây. Hạnh phúc có màu hồng nhạt, dù đã phôi pha, vẫn vinh quang đầy đủ ý nghĩa như sau một cuộc thắng trận. Mẹ Chi có những cánh cửa lạ lùng lấm, đôi khi bà đã mở cho tôi thấy, sau cái then cất giấu sâu thẳm của lòng mình là một trời mây trời gió, ăn năn có, hối tiếc có. Trong cái thế giới mộng tưởng không cùng, minh là kẻ săn minh lý thú, miệt mài mà minh không biết, đến nỗi vết thương như là một niềm yêu dấu, cần thiết. Tôi mơ hồ trong những khung cửa mà mẹ Anh Chi cho tôi thấy điều ấy. Và mơ hồ thôi, vì như bà nói với tôi, em Huy đang sửa soạn muốn làm học trò của trường tình yêu chẳng? Đúng bao giờ mộng tưởng.

Cô Ngàn đứng dậy với một đám khói và một câu gì đó làm tôi bỏ dở ý nghĩ. Lửa đã bén vào gỗ, đám khói tỏa dần để hiện ra một ngọn lửa nhỏ trong lò đang lớn dần, vỡ dần những tầng khí lạnh trong phòng.

— Cháu sẽ ở đây, cô Ngàn tiến về phía bóng tối, mờ mờ những bậc tam cấp bước lên một khung cửa khép kín, tôi đứng lên bước theo cô, đây là phòng của em Hiện.

Cánh cửa mở bốc ra một mùi âm mốc của đồ đạc và các bức tường đá làm tôi muốn ho. Cái công tắc điện phải bật mấy lần mới làm sáng ngọn đèn treo chung dây ở góc phòng. Cô Ngàn nói, từ ngày Hiện đi chặng lần nào cô đã bước vào. Tôi nhìn tảng quát một lượt và thấy có lẽ vẫn nguyên vậy, mọi thứ đồ dùng của Hiện trong phòng. Chiếc bàn rộng cạnh cửa sô cái ngăn kéo chưa đóng kín, còn bừa bộn vài thứ. Một mớ sách báo lộn xộn trong cái bệ đá hình một cái khung cửa vòng cung nhỏ, có cuốn còn mở dở. Nơi cửa sổ kính đóng kín bị vỡ mấy vệt dài được dán lại bằng một thứ băng keo đã rã ra sấp rời, gió đậm vào nơi kính vỡ một âm thanh se se theo từng chap.

Cô Ngàn vẫn còn đứng ở cửa phòng :

- Bừa bộn lầm cháu à, phải để gọn dẹp lại.
- Chẳng sao cả, cô để mặc cháu.

Đứng lại ở chiếc bàn rộng, tôi kéo ba ngón tay của mình thành một vệt dài trên mặt bàn đóng dày một lớp bụi bụi bặm. Tôi nhớ đến Chi. Rồi tất cả những gì ở đây sẽ trở thành thân thuộc. Bắt đầu cho những tiếp nối phiền toái khác của đời mình, có phải thế. Ở nơi này, với em cùng một khung trời thở, ăn ngủ và mơ mộng, nói cười và cùng đi với nhau trên những con đường của thành phố hạnh phúc. Đề đêm về mơ thấy nhau.

Tôi trở ra phòng ngoài đã ấm hơi lửa, cô Ngàn đang lui cui bên lò sưởi để sửa soạn một cái bếp. Tôi đã nghe tiếng than nồ khi vỡ các thớt. Cô nói :

- Cháu mở rộng cái cửa phòng để đón lửa hơi lạnh ra.

Tôi làm theo ý cô khi xách chiếc va li nhỏ và vai thử mang theo vào trong phòng, ném ở đó, dưới cái ô vòng chung bừa bộn sách báo.

— Cái phòng có nhiều thứ làm cháu thích quá. Chắc Hiện chưa trở lại nơi hẩn ở lần nào hở cô ?

— Chưa, cô Ngàn trả mình cho đám củi bằng chiếc que sắt, đi là mất cháu à.

Tôi kéo chiếc ghế thấp ngồi xuống bên cạnh lò sưởi và hờ tay gần ngọn lửa mà cảm thấy mình rét mướt.

— Đề cháu làm con cô nhé. Tôi áp hai bàn tay lên má mình, Hiện lớn hơn cháu nhiều không cô ?

Cô Ngàn quay sang nhìn tôi, một lát như để tìm một cái thước đo tính cho thời gian, cô cúi xuống trên hai bàn tay gầy guộc trong lòng :

— Hình như xuất xoát gì tuổi cháu đó mà, nhưng nhìn người có vẻ lớn hơn.

Tôi chống hai tay dưới cằm :

— Cô còn tính được tuổi cháu không ?

Cô Ngàn cười, những nếp nhăn hai bên má như mờ vải nhäu căng ra :

— Thắng Hiện hăm mốt.

— Như vậy cháu kém Hiện những hai tuổi.

Tôi nói là mong có dịp được gặp Hiện, anh em gì ra đường chắc phải gây lộn với nhau may ra mới nhận được họ hàng. Cô Ngàn im lặng và tôi hiểu được sự vô tình của mình. Tất cả những ràng buộc về họ hàng giữa cô và những người thân như một sợi chỉ đã đứt. Đã đứt từ lâu lắm rồi, và cô muốn quên đi một gút mối có thể chấp lại được, cách xót xa.

Nước sôi trong chiếc ấm trên ngọn lửa lò sưởi, cô Ngàn sắp chiếc « phích » ra chia một nửa bảo để sáng mai pha cà phê và phần còn lại pha vào nước lạnh cho tôi rửa mặt.

— Cháu đi rửa mặt rồi lên ăn mì.

Phải là bữa ăn mới dễ làm mình xúc động. Một bữa ăn tối ở một nơi mình mới tới sẽ làm mình nhớ ngọn lửa gia đình nơi mình mới xa. Ba mẹ chắc đang ngồi xem ti vi ở phòng khách và thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với nhau, thế nào cũng có chuyện nhắc đến tôi. Còn chị Hà chắc chắn là đang ngồi một mình trong phòng, chị hay tính toán vẫn vơ lắm, tôi biết, mong cho chị đừng buồn vì tôi nhiều.

Bé yêu dấu, bây giờ anh đang ngồi ở đây, bên ngọn lửa mới thắp lên của một ngày đầu mùa Đông, anh nhớ bé điên cuồng. Khi anh bước chân tới đây là anh biết mình đang bước vào một cuộc phiêu lưu của đời mình. Anh dại dột thêm một lần nữa rồi đó bé, biết rồi ta sẽ dẫn nhau tới đâu. Như kẻ đã đánh mất thiên đường, hay là kẻ còn đang lầm mờ tìm kiếm một thiên đường, anh cũng chỉ biết bé đã trở thành quá cẩn thiết trong cuộc đời anh. Làm sao cắt nghĩa được điều đó một cách khác bằng sự có mặt của anh ở đây, bé yêu dấu, ở một khung trời cửa mở ra. Rồi lại lầm.

Đêm tôi không ngủ được vì lạnh quá, tôi ho hoài và trớn mình hoài. Chỉ đến hôm sau, đôi mắt cô bé ngọt ngào như một bát sao đêm. Anh Huy biết không, em Chi cũng như anh biết chừng nào. Làm sao mà em khóc hoài anh à. Mẹ đâu có biết điều đó. Mẹ làm em tủi thân. Chi nức nở gục đầu lên vai tôi. Em tủi lầm anh Huy ơi, em muốn có anh ở gần em mãi. Anh xem, hai tay em lạnh ngắt thế này.

Buổi sáng tôi thức dậy trong cái lạnh co người của Đà Lạt. Nằm im trong giường để cố lắng nghe một tiếng động nào của thành phố nhưng tuyệt nhiên là không, ngoài tiếng gió se se vào mặt kiếng cửa sổ, ở đây yên tĩnh quá. Những lần lên đây tiện dịp tôi chỉ ghé thăm cô Ngàn trong chốc lát, không ngờ có một lần tôi lại chọn ở đây để buổi sáng nằm đợi nghe những tiếng động thức dậy chung quanh. Ra khỏi giường hai tay và hai chân lạnh buốt, tôi phải tìm tới đôi vòi và hai bàn tay dấu dưới hai cánh tay ôm trước ngực. Mãi tới lúc này tôi mới nhớ tới chiếc khăn quàng len chị Hà mua chứ không kịp đan cho tôi, buổi tối trước hôm đi chị đã sang phòng khi tôi đang xếp những quần áo vào vali. Chiếc khăn màu đỏ rượu chát đan hình quả trám, ở đầu khăn có những tua mềm mại tôi khép cheo trước ngực để chặn một cơn ho nào đó, lúc nào cũng như chực sụp thoát ra.

Đến ngồi ở bên cửa sổ, hơi lạnh làm đục mắt kính mà tôi phải đưa tay lau trắng một khoảng mới có thể nhìn ra ngoài. Trời mưa có một chút, tôi thấy những đám quỳ vàng mờ lulling chừng dốc, lăn vào đám cỏ ven đường bị xô dạt trong một trận gió nào tội nghiệp. Con dốc mà tôi qua tôi leo lên bây giờ mới để ý, có một cây thông già bật gốc nghiêng cành như đợi ngã xuống vắt ngang đường sau một cơn mưa cơn gió lớn. Ở cuối chân dốc, tuyệt nhiên tôi không thấy gì ngoại một lớp sương trắng đục che khuất mắt cả con đường vòng bờ hồ và mặt nước hồ. Tôi trưởng tượng Chi đang ở cuối con dốc ấy, rồi khi lớp sương mù tan dần tôi thấy rõ cô bé, miệng ngậm một nụ hoa vàng mới ngắt ở ven đường nào đó còn ướt sương. Chi là một con chim bồ câu, áo trắng chùng phủ gót, Chi đi mà như bay là đến với tôi. Anh Huy ơi, anh Huy ơi, Chi nè anh. Trông Chi có lả lanh không anh. Chi vẫn vậy, mắt bé vẫn đầy những vi sao. Có điều gì làm anh buồn? Không. Anh dấu Chi. Thật mà. Rõ ràng anh dấu Chi. Anh nghĩ điều gì Chi biết hết. Anh dấu Chi. Và Chi khóc.

Tiếng động ở cửa phòng, cô Ngàn ló đầu vào hỏi :

— Cháu thức dậy rồi chứ?

Tôi bỏ cửa sổ đứng dậy :

— Cháu dậy từ hồi nay cô à.

Tôi phụ với cô vài công việc vặt trong khi cô than thở cảnh sống tro troi từ ngày Hiện di. Nhớ nó quá, nước mắt cô rơm rớm, sự sống minh là chia sẻ, còn được chia sẻ là còn biết có cái gì hạnh phúc. Bất hạnh là minh

phải sống lùi thui với mình, không còn lo lắng hay chịu thiệt thòi cho kẻ khác. Tôi không biết có nên tim một lời nào để an ủi, thực sự tôi vẫn thấy ngượng ngập, vụng về trong những câu chân tình của mình. Tôi nghĩ được rằng tôi hiểu cô. Tôi sẽ ở đây, nhận khung cảnh này làm thân thuộc. Tôi nói với cô Ngàn mai mối cháu sẽ giúp cô chém bớt những đám cây đám cỏ dai mọc um tùm quanh nhà này. Cháu nghĩ trước đây nó đã từng là một ngôi biệt thự đẹp.

Cô Ngàn pha cho tôi một ly cà phê và chia cho tôi một miếng bánh mì, tôi nói về vấn đề ăn uống xin cô được để mặc cháu lo liệu. Phải khó khăn để diễn tả ý của mình để khỏi làm phiền lòng sự lo lắng của cô. Tôi ăn sáng một cách vội vã.

— Cháu phải tim gấp một đứa bạn trong sáng nay để hỏi thăm nó về chuyện ghi danh học ở đây.

Tôi tìm Trường ở nhà nhưng không gặp, Trường đã đi học. Tôi lần mò lên đồi Đại Học. Ở đây có một điều dễ thương là mỗi trường đều chiếm một ngọn đồi, là cả một học khu rất thơ mộng. Những lần lên đây tôi đã được nghe nhắc tới, những ngọn đồi như đồi Franciscaine, đồi Couvent des Oiseaux và được tả là rất đẹp, nhưng chưa có dịp tới thăm.

Và tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, cho đến khi có một tên trường nở ra như hoa tùng chữ một trong đầu tôi, nơi mà mẹ Chi đã gửi Chi ở đó.

Trường đang có giờ học trong giảng đường, tôi được dịp đi loanh quanh những con đường nhỏ ngoằn ngoèo lên dốc xuống dốc trong học khu để đợi. Qua chiếc cầu nhỏ sơn màu đỏ bắc ngang một lũng đất không nước là một bãi cỏ, tôi gặp một nhóm nam nữ, trưởng là sinh viên đang tụ tập chuyện trò, nhưng để ý tôi thấy có một giáo sư trong nhóm đó. Đẹp trời thày trò đem nhau ra ngoài, kẻ ngồi người nằm sấp trên cỏ ghi chép chống cằm chăm chú nghe. Tôi thích cái cảnh này quá. Và tôi thích những cây mimosa vàng chụm đầu nhau bên lối đi, những cành áo len màu của những người con gái ở đây, hai má lúc nào cũng ửng lên vì lạnh.

Lại nhớ tới Chi mất thôi.

Tôi ngồi xuống ở một bậc đá, dưới chân nhà nguyện có một cái tên đặt: Nắng Tĩnh. Tôi nhớ Chi, cô bé đang ở cùng với tôi, trong một khu trường nào đó, trong thị xã này. Và Chi từ trong nhà nguyện bước ra, tay cầm một cuốn kinh nguyện màu đen với những hàng chữ mạ vàng ở gáy. Chi ngồi xuống bên tôi. Anh đang nhớ tới Chi phải không? Ủ, anh nhớ Chi vô cùng. Chi biết. Chi biết gì? Khi một người nhớ một người thì đôi mắt như thế nào. Chi có thể đọc được những hàng chữ ở trong mắt kẻ khác? Mắt anh thôi. Nhớ khi anh nhảm? Chi cũng đọc được. Nhớ khi anh khóc? Chi bật cười, con trai mà anh cũng biết khóc à? Có chứ, anh biết khóc giỏi nữa là đáng khác. Chi quả quyết, Chi cũng biết được. Chi nhìn sâu vào đôi mắt tôi và tôi thấy bóng minh nằm trong đôi mắt rộng của cô bé. Lâu lắm và tôi chực chết đuối trong đôi mắt ấy. Anh muốn nói một câu với Chi. Lạ lắm hở anh? Ủ, lạ lắm. Chi với tay bụt lấy miệng tôi. Đừng, anh.

(Còn nữa)



thư tình trên cát

truyện dài DUYÊN ANH

Tôi đáp :

— Ông cho tôi đảo xa hơn.

Người chủ thuyền nói :

— Xa hơn sợ về không kịp.

Hoài nói :

— Vậy ghé bãi nào ông thích và neo thuyền cách xa bờ.

— Thầy cô không lên bãi ?

— Không.

Hoài ngó tôi :

— Em băng lòng chứ ?

Tôi ôm chặt Hoài :

— Em muốn về.

Tôi muốn về. Có nghĩa là tôi không muốn tới, dù tới một bờ bãi của riêng hai chúng tôi. Hình như tôi khó tính, tôi nhiều nam tính, tôi « đồng bóng »... Hãy bảo tôi thế. Và tùy ý. Mỗi người có một vũ trụ nhỏ bé. Tôi sống với vũ trụ đó, không ai bảo tôi nhiều nam tính hay khó tính. Chẳng hạn Hoài. Ta không sống cùng mọi người. Tôi đang sống với một người. Yêu một người. Phượng thân ái, tôi đang mộng du. Đúng chứ ? Khi mộng du, ta khác tất cả. Ta xuyên qua tường, ta bay lên trời, ta đi trên biển, ta hóa thân làm khói sóng hoặc ta đổi kiếp biển đê đê được khói sóng áp ú bằng đôi cánh mộng tưởng ấm nồng.

— Em muốn về ?

— Vâng. Thêm một đòn hỏi.

— Anh dành chiều ý em.

Hoài ra lệnh cho người chủ thuyền quay trở lại bến. Người chủ thuyền ngạc nhiên :

— Thầy, cô chưa đến đã về !

Hoài nói :

— Chúng tôi muốn đi, không muốn đến.

Con thuyền quay mũi. Nắng bây giờ ngập biển. Nắng vàng rực rỡ, thử nắng vàng khác lạ chỉ mình tôi cảm thấy. Mẫu sắc biển đổi theo ý nghĩ. Nhưng mẫu sắc biển đổi huyền ảo theo ý nghĩ của một người đang yêu. Biển Nha Trang, hời biển Nha Trang, mãi mãi, tôi sẽ nhớ, tôi phải nhớ một thời tuổi trẻ đã biết rõ màu sắc chiêm bao của một cõi biển. Tôi không muốn đến bến đậu của chiêm bao. Nó sẽ tàn lụi. Nó sẽ giống hệt bờ bến quạnh hiu. Tôi dành trở về. Với mong đợi sắp đến. Như mùa hè chưa đến, mùa hè sắp đến. Như một lá thư tình chưa viết, lá thư tình sắp viết trên cát trắng. Của Hoài.

Chương sáu

Họ đi Đại Lãnh từ sáng, có lẽ, từ lúc tôi ngồi trên phiến ghế đá ngắm những giọt sương mai ở vườn hoa Hải học viện. Chiều đã xuống bên ngoài ngôi biệt thự mùa hè. Buổi trưa, chị Hai lo cơm nước cho tôi. Ăn xong, tôi ngủ một giấc thật ngoan hiền. Lúc mở mắt, tôi ngỡ thời gian lui lại. Tôi định lên ra biển ngồi nghiêm nghe bài thuyết giảng. Nhưng sự ngỡ ngàng qua nhanh. Tôi mỉm cười sung sướng. Mộng mơ quả là kỳ tuyệt. Tôi vô phòng tắm, mở nước và đầm mình trong bồn nước ấm. Tưởng tượng con nhỏ Phượng đang nói chuyện với Vinh về cơn mộng du của tôi. Phượng sẽ bảo tôi đi xuyên qua tường. Và Vinh sẽ tròn xoe mắt. Rồi Vinh lo sợ. Tưởng tượng họ đã chia nhau đi tìm tôi cùng khắp trong khi tôi lệnh đèn ngoài biển với Hoài. Tưởng tượng mà thú vị. Tưởng tượng chán chê, tôi thấy xao xuyến dâng ngập hồn. Nỗi xao xuyến dành riêng cho Vinh. Vinh buồn bã nghe Phượng kể chuyện mộng du. Vinh chớp mắt và Vinh nghĩ tôi say nắng lạ, say mê man, say không hứa hẹn bao giờ tĩnh. Tôi rời phòng tắm, xuống dưới nhà, mở nhạc và ngồi thư minh trong ghế, ngồi kiều Phượng, nghe nhạc tĩnh. Nghe nhạc chờ Phượng về ăn cơm chiều. Nhạc êm dịu, nhạc mơn man. Bản nhạc nào cũng có đoạn kết. Như chuyện tình. Tại sao một chuyện tình cần phải có đoạn kết ? Tại sao không bỏ đoạn kết đi ? Hoặc không viết thêm đoạn kết ? Bỏ nó dở dang cơ hồ một người đi không muốn đến, được chăng ?

Tôi suy nghĩ hoài. Suy nghĩ quên cả thay băng nhạc. Cho tới lúc tôi nghe rõ tiếng còi xe inh ỏi mới thôi suy nghĩ. Phượng đã về. Cùng Vinh và bạn bè của Vinh. Con nhỏ Phượng hỏi lớn :

— Cô Nhị về chưa ?

Chị Hai đáp :

— Cô về hồi sáng.

Tôi cười thầm. Phượng lái xe vào nhà xe rồi chạy vô phòng khách. Nó

không nhìn thấy tôi ngồi thu mình trong chiếc ghế rộng thành cao như một con mèo ốm. Phượng phóng nhanh lên gác. Tôi lên tiếng :

— Tao đây.

Phượng ngừng lại, từ từ bước xuống. Nó tặc lưỡi một hồi dài :

— Cha chả, mi đã về à ? Tưởng mi bị bắt cóc. Mi đi đâu vậy ?

Tôi nói :

— Tao đi lạc.

— Lạc vào rừng mơ ?

— Lạc ngoài biển khơi.

— Gặp hoàng tử vô răng chứ ?

Phượng cười ròn rã. Vinh cũng đã vô phòng khách. Hắn than phiền,

— Sao tối mò thế này ?

Tôi bảo :

— Anh làm ơn bật đèn giùm.

Vinh bật đèn. Ánh sáng ngập phòng. Hắn hỏi tôi :

— Nhị dùng cơm chưa ?

Tôi đứng dậy, rời khỏi ghế :

— Chờ anh.

Vinh nói :

— Người khác sẽ không tin Nhị đâu.

Tôi hỏi :

— Anh thì tin chứ ?

Vinh đáp :

— Một nửa.

— Còn nửa kia ?

— Đè Nhị suy nghĩ.

Tôi khen Vinh :

— Anh có vẻ tiến bộ rồi đó.

Vinh lắc đầu, buồn bã :

— Tôi vừa chiết một cành cây sầu và sẽ trồng ở hồn mình.

Phượng đứa :

— Tại sao Vinh không trồng cây sì ?

Tôi nhìn Vinh, giọng chân thành :

— Dù cây sầu hay cây sì, anh nên trồng trên cát, trên một bãi biển

Nha Trang cát trắng.

Vinh lặng thinh. Phượng vẫn đứa bõn :

— Như xây lâu đài trên cát ?

Tôi gật đầu :

— Như thế.

Tự nhiên, Vinh cáo lỗi không đi ăn cơm chiều nay với chúng tôi. Vinh nại cớ nhức đầu, xin phép về nhà. Vinh về, mấy người bạn của hắn cũng về luôn. Khi Vinh rời ngôi biệt thự, Phượng trách tôi :

— Mi làm nó nhức đầu.

Tôi cãi :

— Tại nắng biển Đại Lãnh và tại hắn cắt tóc cao.

— Nó đại dột ?

— Không, nó khôn hơn mi. Được sầu đau vì tình yêu là một hạnh phúc.

— Hạnh phúc buồn ?

— Đúng rồi.

— Mi đã sầu đau vì tình yêu chưa ?

— Chưa.

— Sao mi biết đó là hạnh phúc buồn ?

— Tao cảm thấy.

Phượng kéo tôi lên gác. Và trong lúc nó ngâm minh ở bồn tắm, nó bắt tôi mang chiếc ghế nhỏ ngồi gần nó. Phượng mở cuộc thăm vấn.

— Sáng nay mi trốn đi đâu ?

— Làm thế nào tao biết nổi, vì tao mộng du.

— Đừng nói láo.

— Mi muốn tao khai thật.

— Khai hết đi. Nha Trang nhỏ bé lắm, mi không khai tao cũng sẽ biết.

— Mai sớm mi biết. Chỉ cần mi thức dậy vào khoảng năm giờ.

— Mộng du lúc năm giờ ?

— Có thể sớm hơn.

— Mi mộng du thật à, Nhị ?

— Mộng du thật. Tao đi xuyên qua tường, bay lơ lửng trên trời rồi rơi êm ái trên một bãi biển.

— Bãi hẹn ?

— Ủ.

— Kép vô răng, ăn diêm tam hối ba giờ, vẫn ngậm cây tăm, ngồi xả răng chờ mi.

— Mi đoán sai. Một người đàn ông.

— Có vợ con chưa ?

— Chưa.

— Gã bỏ bùa mi, coi chừng ! Mi thấy trong người mi ra sao ?

— Như là say nắng.

— Mi trúng ngải rồi. Gã có hổ phù Ai cập !

— Mi hốt hoảng quá.

— Tao thù gã, tao sẽ từ khứ tên phù thủy ấy. Phải kiểm thày trừ ngải giùm mi.

Tôi cười. Phượng cười lớn hơn. Con nhỏ tiếp tục thăm vấn.

— Chàng không vô răng chứ ?

— Không.

— Không « độc nhãn đại hiệp » chứ ?

— Không.

— Mũi chàng có cần đến mỹ viện sửa chữa ?

— Khỏi.

— Tên chàng ?

- Bí mật.
- Chàng đã đi ăn với mi chưa ?
- Rồi
- Có ngậm tăm xuống đường hoan hô tình yêu ?
- Không.
- Chàng đã hôn mi chưa ?
- Chưa.
- Chàng ngu ngốc ?
- Nhảm, chàng bảo đợi khi mùa hè tới.

Phượng lại cười. Lần này, con nhỏ cười rũ rượi, cười chế nhạo, cười tàn nhẫn. Tôi đ𝐞 mặc Phượng cười. Nghĩ rằng, sẽ có lần nó khóc như nó đang cười.

— Đá cục, mi không muốn tan dần băng nắng lụa mà lại chịu tan băng nước sôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Phượng :

— Phượng.

Phượng ngạc nhiên :

- Nỗi giận à ?
- Không, tao sắp sợ mi nỗi giận.
- Tao bình tĩnh, đừng lo.
- Chính mi mới là đá cục. Còn tao...
- Mi là băng hà.

— Tao là người con gái khó tính, thế thôi. Và tao rất ân hận là mới bộc lộ sự khó tính ấy với Vinh. Thực ra tao dễ tính, tao dễ xúc động và rung động. Phượng, mi biết hoa quỳnh chứ ?

— Nghe nói.

— Đó là loài hoa cũng nở và cũng tàn như bất cứ một loài hoa nào nhưng ít người biết nó nở vào lúc nào. Người ta phải mất công phu ngồi chờ hoa quỳnh nở. Tình yêu là hoa quỳnh.

— Mi là hoa quỳnh ?

— Không, tình yêu là hoa quỳnh.

— Tao bảo mi là hoa huynh trên cát. Tên Vinh tưởng mi là hoa hồng nó bị gai hồng làm rướm máu.

— Thôi, mi thích nghĩ sao tùy ý mi.

— Mi có vẻ giận rồi, tao không nghĩ gì nữa. Tao xin lỗi mi. Sáng mai mi còn mộng du không ?

— Chưa biết.

— Nếu không mộng du, sáng mai chúng minh ra một hòn yến xem tờ yến. Mi nên mời kép của mi tháp tùng và giới thiệu gã với mọi n'gười luôn một thề.

— Gã sẽ từ chối.

— Gã tưởng gã hách lắm chăng ?

(Còn nữa)



truyện
dài
MAI
THẢO

Chỉ nhìn quần áo Ngọc, Nhi [[cũng]] thấy rõ thẳng bạn trai mới quen biết là một thẳng bạn nghèo. Thí quần áo Ngọc đang mặc trên người cũng cùng một thề loại với thí quần áo Hoàn, đưa bạn gái cùng trường, cùng phố. Nó tần tần tàng tàng. Nó là thí vải vóc may cắt lại trong những áo quần đã phế thải của người lớn. Nhớ một trước Tết Nguyên Đán, mẹ đã lựa chọn một số quần áo cũ còn tươm tất lành lặn của Nhi, buộc thành một buộc, bảo Nhi đưa sang cho Hoàn. Sinh nhật năm kia của Nhi, đưa Nhi đến tiệm may quần áo mới, mẹ cũng bảo Nhi sang rủ Hoàn đi cùng. Đến tiệm, chọn may quần áo cho Nhi xong, mẹ vãy Hoàn tới gần, bảo thợ lấy kích thước, cắt thêm cho Hoàn một bộ. Con nhỏ sung sướng, kinh ngạc, đứng chờ người. Tới ngày sinh nhật Nhi, Hoàn sang, ngượng ngập, súng sinh trong bộ đồ thẳng nếp. Nghèo, cái gì, cũng thiếu. Nghèo, thấy rõ, không lầm. Cái nghèo đi đôi với cái buồn. Cái buồn đi đôi với cái âm thầm, lủi thủi. Nghèo, sáng chủ nhật mới chơi bóng một mình, như Nhi nhìn thấy Ngọc ban nãy ở ngoài hành lang.

Ngọc hỏi Nhi :

— Mày ở phòng nào ?

— Đằng kia.

Rất tự nhiên hai đưa nhô đi ra. Như Nhi đã biết chỗ ở của Ngọc, Nhi cũng phải đưa bạn về phòng đã dọn dẹp xong xuôi. Căn phòng sáng láng, ngăn nắp. Trận mưa bên ngoài đã ngót. Những tầng mây nặng chĩu hơi nước bắt đầu chuyển đi, báo hiệu nắng lên. Thấy Ngọc đi vào, người bồi phòng cười :

— Cô Nhi có bạn rồi đó.

Y hỏi Ngọc :

— Chú cậu đâu?

— Chú tôi đi từ sớm rồi.

Người bồi phòng nhún vai:

— Người lớn ở khách sạn này cứ sáng ra là kéo nhau đi hết. Sao cô Nhi và cận Ngọc không xuống dưới đường mà chơi. Tôi khóa phòng, đem chìa khóa xuống. Lúc nào muốn lên, cứ hỏi chìa khóa ở người quản lý là được.

Xuống đường? Tại sao không? Sáng nay là chủ nhật mà. Buổi sáng dài lê thê, Nhi không biết dùng thời giờ làm gì. Ngồi trong một căn buồng đóng kín, đợi mẹ không biế̄t đến bao giờ mới về, sự chờ đợi sẽ đem sự lo sợ, hãi hùng trở lại. Nhi cũng chẳng đi đâu xa. Xuống tầng dưới thôi. Ra thềm thơm một chút trước vỉa hè khách sạn. Chắc mẹ không mắng. Thế là hai cửa phòng cùng được đóng lại, và hai đứa nhỏ đi theo sau lưng người bồi phòng, cùng vào thang máy. Thang chuyền, đưa Nhi và Ngọc xuống tầng dưới. Hai đứa nhỏ cùng tiến ra ngoài bức thềm. Con đường chạy dài trước mặt bây giờ đã đông đặc xe cộ. Cảnh tượng phố phuờng vui mắt khiến Nhi và Ngọc chỉ một phút sau đã quên đứt lời người lớn dặn. Đôi chân trẻ thơ của chúng không thể đứng yên một chỗ. Như con chim nhỏ không thể đậu mãi trên một đầu cành, mà phải rời cành, phải vỗ cánh, Ngọc xuống thềm và Nhi cũng đi theo.

Vỉa hè chạy dọc theo một bờ tường biệt thự, nối tiếp với hàng rào cây và cánh cổng sắt đóng kín của mặt biệt thự khác. Tới một ngã tư. Đèn đỏ. Hai đứa nhỏ đứng lại. Đèn xanh. Chúng nắm tay nhau chạy băng qua đường. Lại đi nữa. Nhi đã xa khách sạn một quãng lúc nào không hay. Ngọc cũng vậy nữa. Cuộc phiêu lưu của buổi sáng chủ nhật đã bắt đầu. Vui chán, hai đứa nhỏ rẽ sang một con đường khác.

Con đường này nhỏ hơn con đường Nhi vừa rời bỏ. Hai bên vỉa hè là hai thảm cỏ xanh mướt. Những hang cây đứng cách nhau thành từng khoảng cách đều đặn. Đôi chân của hai đứa nhỏ bỏ lại, dần dần, từng gốc cây một. Lại một phố khác đi vào. Thêm một con đường bỏ lại. Hai đứa nhỏ bước đều đều, thoán thoát. Chúng vừa đi vừa trò chuyện. Và đã quên lăng đường về.

— Buổi trưa mày ăn cơm ở đâu Ngọc?

— Với chú Tao. Ở tiệm cơm bình dân đầu phố. Hôm nay chú Tao không về, Tao ăn bánh mì.

— Mày có được đi chơi xa bao giờ không?

Ngọc cúi xuống, nhặt một hòn sỏi. Nó thẳng cánh ném hòn sỏi vào một gốc cây. Hòn sỏi bật văng trở lại, khiến Nhi khiếp hãi, nhảy lùi một bước. Cả hai cùng nhìn nhau, cười lớn. Ngọc kéo Nhi từ lòng đường, đi lên thảm cỏ. Đôi khi chúng lượn vòng qua một gốc cây, lượn đủ một vòng lượn đủ hai vòng rồi lại đi nữa. Cỏ trải chiếu cho những bước chân thuận đà. Cỏ êm hơn đệm, mỗi phiến cỏ là một tấm thảm mềm mại. Nắng đã lên

Những giọt nước cuối cùng còn đọng trên những chùm lá đã rớt xuống hết. Trận mưa dứt hẳn. Nắng dày, vàng tươi trên những mái ngói đỏ, trên những vỉ tường vàng, trên tóc Nhi, trên vai Ngọc.

— Đi xa là đi đâu?

— Mày đã lên Đà Lạt lần nào chưa đã.

Ngọc lắc:

— Chú hứa cho đi hoài. Chú chưa cho đi bao giờ.

Suốt tuổi ấu thơ buồn thảm, quả thật là Ngọc chưa từng một lần được người lớn cho ra khỏi thành phố, chứ đừng nói những chuyến đi xa. Có, có một lần, Ngọc được mẹ cho về thăm ông bà ngoại, ở một tỉnh nhỏ, dưới Lục Tỉnh. Lâu rồi, kỷ niệm chuyền đi ấy chỉ còn lưu dấu trong trí nhớ Ngọc qua một vài hình ảnh mờ nhạt, thấp thoáng. Ông bà ngoại sống trong một ngôi nhà cũ. Những hàng dậu xiêu đã. Cỏ um tùm cùng khắp. Phía sau nhà là một giòng sông lớn chảy qua. Ngày Ngọc về đó, con sông đang ở giữa mùa nước lớn. Nước băng băng tràn bờ, mặt sông cuồn cuộn, hung dữ. Trên giòng sông mải miết, trùng trùng, những con thuyền xuôi giòng, băng băng.

Mẹ ở lại nhà ông bà ngoại một đêm, Buổi tối tỉnh nhỏ uất với ngọn đèn dầu mờ yếu, ánh lửa lay lật giữa căn phòng đầy những cây cột lớn và một bàn thờ cao. Đêm đó, mẹ bắt Ngọc đi ngủ sớm. Lá giường, lá chiếu, àm sao Ngọc ngủ được. Mẹ lại khóc nức. Mẹ khóc hoài, khóc hoài. Đêm đó, mẹ khóc với ông bà ngoại. Mẹ nói cha rượu chè, bê tha, bỏ vợ bỏ con, bỏ nhà bỏ cửa. Ông bà ngoại thở dài luôn miệng, nói với mẹ là « cái số con nó thế, thầy mẹ chẳng biết làm thế nào bây giờ ». Ngọc chẳng hiểu cái số là thế nào. Chắc chẳng ra làm sao. Chắc không may chút nào, chắc buồn, buồn lị thường, nếu không, mẹ đã không khóc.

Hôm nay, mẹ đưa Ngọc trở về Saigon. Rồi cơn bệnh tái. Liệt giường liệt chiếu. Hình ảnh cuối cùng mà Ngọc giữ được về mẹ là một người đàn bà xanh teo như một tàu lá, ho từng hồi rũ rượi, nằm suốt ngày trên giường. Mẹ đau mấy tháng liền. Không một ai tới gần. Chú đến thăm vài lần, rồi bỏ đi ngay. Cha đi đâu mất, chẳng khi nào thấy mặt.

Rồi người ta đến đưa mẹ đi. Nói đưa mẹ vào bệnh viện. Ngọc phải thôi học, ở nhà, coi nhà từ đó. Cho đến ngày mẹ chết, xác được chở từ nhà thương về nhà. Người lớn mặc cho Ngọc một bộ đồ tang trắng toát, tay áo lụng thụng phủ dài bén ngón. Người lớn đầy Ngọc ra đứng trước bàn thờ, trước quan tài. Bảo lě. Ngọc làm theo, trông mắt thơ đại nhoà lệ ngược lên hình mẹ thấp thoáng sau những vết khói hương chập chờn và sau những hàng nến cháy.

Căn nhà được sang lại sau đó. Chú mới đến, nghiêm khắc, lì hoắc. Chú đón Ngọc cho đến ở cùng căn phòng khách sạn. Trông nhà cho chú. Đã mua cà phê, thuốc lá cho chú. Hôm nào có bạn gái chú lên phòng, chú đuổi Ngọc ra ngoài, bảo xuống dưới đường chơi. Tuổi thơ của Ngọc bây giờ là vậy. Chỉ có vậy. Những buổi sáng chủ nhật, những buổi sáng ngày

thường, hành lang khách sạn vắng ngắt, Ngọc lùi thui một mình với trái bóng. Tuổi thơ của Ngọc đó. Một trái bóng, đậm đập, một mình. Cho đến khi chán tay, và không biết làm gì thêm nữa.

Có đứa bạn gái mới, không hiểu sao đang vui mà những kỷ niệm buồn trong Ngọc lại đồng loạt sống lại. Xe tang mẹ đi trong buổi sáng mưa phún. Tiếng móng ngựa trên mặt đường uột loáng. Đám tang nghèo. Dăm ba người thưa thót. Chẳng có một vòng hoa nào. Người ta ném một vài nắm đất xuống một lòng huyệt. Mưa đồ lớn. Mái tóc Ngọc uột đầm. Toàn thân Ngọc run rẩy. Không bao giờ Ngọc thấy mẹ nữa. Không bao giờ. Không bao giờ.

— Mày nghĩ gì thế Ngọc?

Ngọc nín thinh, dắt đứa bạn gái băng qua đường, sang vườn hoa ở phía bên kia. Hai đứa nhỏ đã mồi chân. Chúng đến ngồi trên một ghế đá. Vầng trán Nhi lấm tấm mồ hôi. Lúc này Nhi mới chợt nhớ Nhi đã đi thật nhiều quãng đường. Và cái vườn hoa vắng tanh này, nó mới thấy lần đầu.

Nhi hỏi, giọng nói đã bắt đầu hoảng hốt:

— Đây là đâu thế này?

Ngọc cũng như Nhi, đang muốn hỏi câu Nhi vừa hỏi nó nhìn quanh. Những buổi chú đi vắng, Ngọc cũng đã một vài lần đi lang thang trong những khu phố chung quanh khách sạn. Nhưng vườn hoa này, nó cũng như Nhi, mới tới lần đầu.

— Tao không biết.

Nhi kêu lên:

— Chết, thôi về thôi.

Về. Nhưng trở về băng con đường nào. Con đường kia, phía tay phải hay con đường này, phía tay trái. Hai đứa nhỏ cũng không có một ý niệm nào về phương hướng hết. Cuộc phiêu lưu ngừng lại trong hoang mang, thất lạc. Thấy Ngọc đỡ người, nhìn tới nhìn lui, Nhi nắm thấy cánh tay bạn, vừa giật vừa hỏi :

— Làm sao bây giờ?

— Thi cứ ngồi nghỉ một chút đã. Cho đỡ mỏi chân. Rồi tao sẽ tìm được đường đưa mày về.

(Còn nữa)

Tìm đọc những biên khảo triết học của
ĐẶNG PHÙNG QUÂN

TRIẾT HỌC VÀ KHOA HỌC
TRÍ ĐẶNG xuất bản
TRIẾT HỌC ARISTOTE
ĐÊM TRẮNG xuất bản

từ một chuyến đi • QUỲNH LAN

(Tiếp theo trang 40)

— Đề tại này đưa về. Thanh lèn Sư chờ còn Quyên để tôi đưa về. Yên chí không lấy tiền công đâu?

Khi biết em là em của anh Chung, anh kêu lên :

— Thế là tôi có nhiều dịp đến thăm Quyên mà không phải kiếm một lý do rời đó.

Em bối rối nhưng vẫn lặng yên. Hình như anh ta vẫn tỉnh bơ, còn cười nữa chứ. Làm em nóng bừng cả hai má. Em vẫn vậy. Ở lớp thì nồi tiếng về những vụ phá phách người khác còn ra đường thì hiền như bụt. Với bạn bè thì cái miệng tía lia mà cũng có lúc mở miệng không ra.

Tối nay khi ngồi vào bàn ăn, anh Chung nhìn em :

— Phương có đến không?

— Có, anh ấy nhắn: chủ nhật anh đừng đi, anh ấy đến.

— Anh chỉ là cái cớ. Nó đã biết chiều nay anh có 4 giờ mà vẫn đến tìm.

Em làm bộ bưng chén cơm lên ăn và trách thăm: Cái anh này thật vô duyên! Coi chừng ba mẹ nghỉ ngơi chết. Em vẫn mong không có gì chi phối được tâm hồn em ngoài việc học. Những xao xuyến, mà em vẫn nghĩ là đẹp và dễ thương, hãy đợi em ngoài cửa. Còn một năm nay nữa thôi, đến lúc em lên đại học rồi hẳn hay. Em không muốn làm ba thất vọng vì hình như lúc nào ba cũng chỉ mong em học giỏi. Đó là điều em muốn còn tâm hồn em thì hình như không thích vậy, một vài dấu hiệu đang báo trước cho em biết là nó đang muốn thay đổi, nó đã đi ra khỏi cái thế giới thương yêu, cưng chiều của gia đình dành cho đứa con gái út để sang một bên khác: bến mơ.

Lúc này anh Chung sang phòng em, nói chuyện trời trăng mây nước một lúc, anh ấy làm như sực nhớ ra:

— À, Phương nó hỏi thăm về Quyên hoài.

— Gặp Quyên ở đây hoài mà còn làm bộ hỏi thăm.

— Ô, sao không thông minh tí mồ hết. Nó chỉ hỏi về những chuyện không tiện hỏi mi cor.

— Thí dụ?

— Quyên như thế nào?

Là sao nhỉ? Em nôn nao muốn hỏi để hiểu rõ hơn nhưng ngại anh Chung đoán ra những gì đang có trong lòng em nên đành im và đợi. Không nghe em hỏi gì, anh Chung cũng làm thính lật coi mấy cuốn vở trên bàn. Đợi hoài mà không thấy anh Chung tiếp tục em phải lên tiếng:

— Rồi sao nữa?

— Cái gì cơ? Anh ngờ ngác hỏi làm em phải phi cưỡi.

Anh đang nói nửa chừng, một câu thật tối nghĩa, rồi im luôn.

— À, à tưởng mi không thèm nghe chứ! Hà, hà ta vừa làm xong cuộc trắc nghiệm tâm lý. Thôi ta về đây.

Em vừa ngượng vừa giận trong khi anh lững thững đi về phòng. và tối nay em đã không học được chữ nào vì bạn... nghĩ vẫn vơ. Đến khi đồng hồ gõ 11 tiếng thì em hoảng hốt thật sự. Em muốn khóc quá! Bài rédaction mai nộp mà giờ chưa làm. Tại anh Chung cả đó! Nhưng em lại hỏi thăm: Tại ai nhỉ?..

Đúng là: «tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe...».

QUỲNH LAN

tuổi ngọc

và bạn ngọc

● VŨ HOÀNG ĐÔNG (Đà Nẵng) : Cứ thử một phen xem sao. Họa sĩ LVN gửi lời cảm ơn cháu.

● NGUYỄN VĂN NAM (Đà Nẵng) : Độc thư em khi số báo đó đã phát hành hết. Sao em không mua ngay ở đó, có tiện hơn không?

● THẾ VIỆT (KBC 3350) : Xứ sở mình có quá nhiều « bờ sữa gặm cỏ cháy », bạn cũng có một thời thơ ấu như thế, nên bạn có thể bắt gặp chút gì êm đềm thân yêu trong những bài dễ thương đó là thường. Mong cô hàng sách sẽ nói nhiều lần như thế nữa. Thân mến.

● NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ (Gia Định) : 1) Viết bằng bút cursive gì, nhưng nhớ viết mặt mặt. 2) Viết dài ngắn bao nhiêu cũng được (khoảng từ 2 trang tới 20 trang tốt nhất). 3) Viết về bất cứ đề tài nào.

● VÕ ĐỨC KHA (Huế) : Thành thật cảm ơn những ý kiến của bạn về tờ báo. Đoạn cuối thư bạn viết có gửi kèm theo một bài văn sao không thấy. Quên chăng?

● BẢO HOÀNG KHÁNH NAM : Chú còn trẻ. Vì thế cháu gửi lời thăm cháu không biết gửi cho ai. Mấy cái tranh nên vẽ nhỏ lại 1/4 thì vừa. Đã chọn được vài cái. (LVN)

● LÝ ĐỨC NGHIÊM : Đã nhận được đủ cả. Nhớ viết rõ ràng một chút cho dễ đọc. Thân.

● NGUYỄN NHƯỢC TIỀU (Quảng Ngãi) : Vụ đó, ông Tòng trưởng Thông tin đã ra điều trần trước Hạ Viện. Người bạn hỏi, chúng tôi không có địa chỉ.

● TRƯƠNG CHÍ DŨNG : Rất thông cảm với bạn. TN luôn luôn đón nhận sự cộng tác của bạn ngọc bất cứ từ đâu. Đã nhận được cái truyện Giáng Sinh. Thân.

● TRẦN THỊ HỒNG (Saigon) : Viết như thế đúng « nguyên tắc » rồi đó, về hình thức. Nhân vật trong truyện bao giờ chả thế, hơi lý tưởng, phải không? Cám ơn lời chúc của cháu.

● CHÂU (Saigon) : Châu ví von như mấy anh học trò tìm thầy học kiếm ngày xưa nghe hoảng quá. Không phải là « thử lòng kiên nhẫn » đâu, bạn ạ.

● NGUYỄN MINH PHÚC (Quảng Ngãi) : Phúc định làm một nhân vật trong thơ Định Hùng « Làm học trò mà không sách cầm tay » ấy hả? Thôi can Phúc. Thơ văn nó có « cõi riêng » của nó. Và cuộc đời là cuộc đời. Không giống đâu, Phúc ạ.

● HOÀNG MINH HẢI (Đà Nẵng) : Đã nhận được đủ bài và các hình vẽ. Cám ơn bạn. Còn những câu bạn bắt chước Cao Bá Quát ví von trong thư, có lẽ, bạn không viết nên thế.

● ÁO TRẮNG N.C.T. (Saigon) : Đã nhận được bài thơ của cháu. Cháu gửi tiếp những sáng tác mới nhé. NTA và gia đình Kiến gửi lời cảm ơn cháu. TN không bao giờ quên đâu, chỉ hơi trễ đó thôi mà.

● CHU VĂN ĐỘI (Quảng Ngãi) : Thành thật cảm ơn những ý kiến xây dựng và cảm tình của bạn dành cho.

● DÃ TRÀNG và CÁT TRẮNG : T.N. đồng ý ngay. Hai cháu đã là bạn ngọc cơ mà. Không chê « món ăn » « dở ẹt » đâu.

● THỦY LIỄU (Rạch Giá) : Đã nhận được truyện mới.

● TR. NG. MINH HÒA (Kiến Hòa) : Bài không « tệ » lắm đâu. Tuy nhiên cháu hãy viết và gửi tiếp chứ.

● HIỀN (Pleiku) : Vẽ bằng mực đen trên giấy trắng. Nét rõ và sắc đẽ dẽ làm bản kẽm. Khô baq lớn cũng được,

BÀI NHẬN ĐƯỢC

từ bạn ngọc

văn

Đan Hoang, Hoài Đông, Uyên Hoài, Mai, Hà Thu Thủy, Nhật Hoài, Mai Mai, Hoàng Diệp, Hà Nguyệt Mỹ, N.H. Hoài Sơn Thanh, Lũy Đức Nghiêm, Thánh Thu, Lê Phương Khanh, Nguyễn Hoàng Thục, Túy Hà, Trần Thị B.T. Hồng Phương, Tiểu Thủa, Vĩ Ha, Tè Hát, Nguyễn Lan Vy, Nguyễn Hoài Sơn Thanh, Vành Khuyên, Yên Lam, Thương Nhã, Phan Nguyễn Lan Oanh, Nguyễn Đình Bảo Quân, Vũ Linh Thiêng, Ngu Du, Trần Thị Cố Tích, Phượng Du, Việt Phương, Tú, Lò Tè Vé, Đan Hoàng, Lê Thị Nga Hoảng, Đỗ Văn Ngọc, Lò Tè Vé, Trần Xuân Hoàng, Nhã Quỳnh, Miên Miên, NANB, Dương Thanh Tùng, Đan Hoàng, Phù Trâm, Nguyễn Phạm Tôn, Quỳnh Anh, Hoàng Lan, Cao Nguyễn, Đăng Minh, Đỗ Thị Hồng Yên, Cầm Chương, Vũ Thị Thủy, Bùi Hữu Miên, Nguyễn Nhóm, Ng. Th., Nguyễn Sở Khanh, Mưa Mưa, Vũ Vĩnh Trường, Phi Thủa, Trường Chy, Phan Đông Khanh, Trường Thoại, Vũ Thị Hải Dương, Yên Chi, November Tango, Mặc Huyền Trâm; Ng. Cầm, Tương Từ Thảo, Ngân Vi, Nguyễn Hồ Trường, Hoài Thu, Đăng Dư Thành, Lệ Thu, Vũ Hoàng Mây Hạ, Huỳnh Thị Phương Thảo, Phạm Hạnh Biền Hoa, Nguyễn Quốc Hiệp, Ngọc Hương, Phú Du,

thơ

Hoàng Diệp, Nguyễn Hoài Mỹ, Tôn Nữ Thu Dung, Thy Lợi Tân, N.H. Hoài Sơn Thanh, Khuynh Diệp, Nguyễn Tư Phượng, Ban Tùng Thy, Huyền Diệu, Dư Liên Khoa, Thi Vũ, Nguyễn Hồng Giang, Phạm Phú Phúc, N.B.B., Hồ Miên Tịnh, Thiêm, Phượng Ngọc, Bùi Dĩ Nhiên, Trần Quốc Văn, Phù Du, Đỗ Nguyên Hán, Lê Thị Bích Liên, Lê Trần Hoa Lý, Nguyễn Hoài Sơn Thanh, Nguyễn Tèo Phiêu, Sương Sa, Vé Sầu KTH, Mưa rơi, Thương Nhã, Ngọc Thùy Khanh, Cát Đồng, Ngu Du, Nhật Bản, Trần Thị Cố Tích, Phan Lan Oanh, Phan Ngọc Nuoi, Hải Hà An, Võ Trần Tâm Linh, Trần Văn Chung, Lê Tường Nhờ, Huỳnh Phan, Nguyễn Hoài Mỹ, Sầu Hoàng, Quốc Hiệp, Lũy Đức Nghiêm, Bùi Viên Phượng, Thị Oanh, Thành Thủ, Thương Tâm Nhân, Nguyễn Tèo Khuyên, Dương Hoàng Long, Lạc Ty, Mưa Mưa, Yên Thế, Vũ Vĩnh Trường, Phi Thủa, Thương Linh, Anh Thơ, Phan Đông Khanh, Giang Thanh Bình, Nguyễn Trần Kha, Đông Miên, Lê Thu, Cuồng Lãng, Viên Hình, Ngọc Thùy Khanh, Dung Hạ, Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thanh, Vỹ Tiên, Thanh Tân, Ngy Sơn, Đặng Thế An, Nguyễn Văn Đức, Thiên Chương, Ph., Đan Đan, Mặc Huyền Trâm, Như Không, Khương Đoàn, Ngọc Thùy Khanh, Tâm Nguyên, Chateau d'Eau, Lê Trần Nguyễn, Võ Trần Tâm Linh, Lê Kim Khánh, Đặng Như Đặng, Phạm Phú Phúc, Khuê Việt Trường.

FOREMOST

tốt hơn
bao giờ hết

Mới!

- tinh khiết hơn
- màu sữa tươi trắng hơn
- mịn nhuyễn hơn
- béo dưỡng hơn
- đé lâu hơn



CORNELL
UNIVERSITY
MAR 30 1973
LIBRARY