

tuổi ngọc

tuần báo của yêu thương

LÊ VĂN KHẮC





CHỦ NHIỆM, CHỦ BÚT: VŨ MỘNG LONG
THƯ KÝ: ANH CHI
ĐẶC PHÁI VIÊN: PHẠM ĐÌNH THỐNG
QUẢN LÝ: ĐẶNG XUÂN CÔN

TUẦN BÁO RA NGÀY THỨ NĂM

Tòa soạn, trại sứ: 38 Phạm Ngũ Lão Saigon — : D.T. 28.595

VĂN

chiều hẹn cũ
từ xa, tiếng ênh ương
quán hương rừng
đã lạc mất nhau
đã khúc
trong mưa đông buồn
trong rừng mơ hồn quanh
tình yêu tuyệt vời
một thời đã qua

TU KẾ TƯỞNG
NHÃ NAM
PHẠM ĐÌNH THỐNG
SƠI TÓC DÀI
VÀNH KHUYỄN
THIỀN LY
NGUYỄN THÚY ÁI
PHƯƠNG THÚY
NGUYỄN ĐÔNG

THƠ

võ tấn khanh • nguyễn nhật ánh • bùi thị thu hà • phạm
phù phúc • trăm thuy du • nguyễn nghiêm nhiên • mai
viết • bùi hữu miên • tôn nữ thu dung

TRUYỆN DÀI

sứa trường, phía bên ngoài
thu tình trên cát

MAI THẢO
DUYÊN ANH

MỤC THƯỜNG XUYÊN

nhin xuống cuộc đời
biết một biết mờ mờ
bệnh mới lớn
chạp phô
tuổi ngọc và bạn ngọc

TÒA SOẠN VÀ BẠN NGỌC
NGUYỄN THẾ
NGUYỄN TUẤN ANH
KIẾN VÀNG
TUỔI NGỌC

KIỂM LẠI SỐ 579/BTT/MBT NGÀY 24-4-1971

TUẦN LỊ TỪ 30-11-72 | SỐ 79 | NĂM
ĐẾN NGÀY 7-12-72 | TRỞ HAI | GIÁ 60 đ.



Có một đạo Tuổi Ngọc rất chăm chỉ, đều dặn gửi tới bạn ngọc mỗi tuần một thư tòa soạn. Trong cuộc phỏng vấn để thu lượm ý kiến bạn ngọc, một số bạn đã kêu thư tòa soạn than thở nhiều quá. Chúng tôi cũng nhận thấy thế và cúp bớt, bởi vì nghĩ rằng, cái gì đều dặn quá cũng trở thành thường. Với lại nói nhiều để sinh ra tâ oán, nhất là dạo ấy bài ca « con cá » đang.. thịnh hành ở tòa soạn. Chúng tôi đã nhất quyết bỏ bị gãy. Và các thư tòa soạn cũng thưa dần. Gần đây một số bạn ngọc lại kêu, lâu không có thư tòa soạn đậm ra nhô và làm như tờ báo thiếu thiếu cái gì đó. Cái gì đó có lẽ là cái không khí thân mật giữa bạn ngọc và Tuổi Ngọc. Điều đó quý hóa lắm, bởi đó là lý do mà anh em trong tòa soạn hân diện. Một vài lần chúng tôi đã để cập tới điều này, để có một không khí thân ái giữa độc giả và tòa soạn, có lẽ ít báo nào có được như Tuổi Ngọc. Ở những số tới, nếu tuần nào không có điều gì mới cần phải thông báo, tâm sự với bạn ngọc, chúng tôi sẽ dành trang nhất này để đăng những ý kiến, khen chê của bạn ngọc với TN. Cũng có thể là những vấn đề khác như chuyện học hành, thi cử, xúc động đời sống và tình yêu. Tuổi Ngọc sẽ luôn tìm cách đổi mới, ít ra là mỗi mười số sẽ khởi đăng truyện dài mới. Số tới 80, TN khởi đăng truyện dài ANH CHI YÊU DẤU, một truyện nhiều mộng tưởng, dài thai nghén của Đinh Tiến Luyện. Truyện này đáng lẽ nhà xuất bản Nguyễn Đình Vương in và phát hành vào dịp Tết tới, nhưng tác giả lại muốn đăng báo trước khi in thành sách. Nhân tiện đây TN cũng để cập lại điều rất tiếc mà phải ngừng truyện dài Tôi và Em của Hoàng Ngọc Tuấn, dù trước đó đã thông báo trên TN là, hy vọng sẽ không là truyện dài dở dang. Trong khi đợi lên khuôn chót số báo này, tòa soạn có nhận được những lời Nói thêm cho rõ của tác giả Tôi và Em, nhưng chúng tôi nhận thấy không tiện đăng lên báo, vì những điều đó có nhiều tính toán quá, chúng tôi biết là đủ, sợ làm phiền bạn ngọc. Có một điều không cần phải nói thêm cho rõ là, khi Hoàng Ngọc Tuấn bước vào TN, chúng tôi đã bắt tay rất nồng nhiệt, hy vọng anh sẽ nhớ trong Nhật ký sau một tác phẩm nào đó, điều này.

TB.— Chủ nhiệm đọc thư tòa soạn khi báo đã lên khuôn, « ra lệnh » cho thư ký tòa soạn đăng ngay những lời Nói thêm cho rõ của tác giả Tôi và Em để bạn ngọc hiểu thêm về Hoàng Ngọc Tuấn. « Tuân lệnh » chủ nhiệm, số tới tòa soạn cho đăng. Số này đã hết chỗ.





nói với đạo diễn Lê Dân một lần cuối

Anh Lê Dân,

Tôi vừa được đọc bài gọi là «Đạo diễn Lê Dân trả lời nhà văn Duyên Anh» của anh đăng trên gai phẩm *Kịch Ánh* số mỚi nhất. Bài này, hÌnh như, anh đã cho đăng ở vài nhật báo. Tôi không giận anh một điều nào trước và sau khi viết bài «Tôi đi xem phim Nhà tôi». Tôi chắc anh phải hiểu tôi đã quý mến anh và tôi cũng hiểu anh quý mến tôi. Đáng lẽ, tôi không trả lời anh. Thế là đủ. Nhưng có vài điểm tôi thấy cần phải làm «sáng tỏ» thêm. Rồi thôi. Điện ảnh là công việc, là đam mê của anh. Viết tiểu thuyết là công việc của tôi. Tôi không thích thành công về điện ảnh nên không thiêt tha với nó nữa như người bạn viết văn của tôi là Đỗ Tiến Đức. Tôi mới chợt nhớ một câu trả lời cuộc phỏng vấn của Robert Shaw (một nhà văn khong nòi tiếng bằng tài diễn xuất điện ảnh, một người được coi là tài tử xi nà hơn là nhà văn, đã bắt hù trong vai trò Đại tá phái xít Đức ở phim *La bataille des Ardennes* cùng đóng với Robert Ryan, Henry Fonda...). Câu trả lời, đại ý, Robert Shaw thích lừng danh về văn chương hơn là điện ảnh. Với anh ta, sự thành công về điện ảnh chỉ là phù du. Tôi có vài cái tiêu thuyết đưa lên phim, có cái «ăn» giải thưởng tượng vàng, tôi cũng chẳng coi ra chi, tượng vàng tôi vứt đi rồi.

Nói thế để anh hiểu tôi khong khoái tranh luận đe được nòi tiếng trên lãnh vực điện ảnh, lãnh vực mà tôi chỉ là người mù trong thế giới chót. Tôi vào đe ngay đây...

Anh lên tiếng về quyền đạo diễn, về ông vua trên sàn quay, quyền phóng tác tiểu thuyết mà, cùng số gai phẩm, Mai Thảo đã vẫn đề quyền ấy «thông minh hay hư hỏng và ngu xuẩn». Tôi đã từng trả lời về cái vụ phóng tác tiểu thuyết lên màn ảnh. Tôi đã nói rõ (rất dễ tính) đạo diễn cứ phăng phăng phóng tác miễn đừng làm mất linh hồn của tiểu thuyết. Nhà tôi không phải là tiểu thuyết, càng không bao giờ «được coi là tự truyện kè lại một phần đời của tác giả» như anh tưởng đâu. Cái linh hồn của nó là một trắc nghiệm nhỏ về sự hòa đồng địa phương, tôn giáo trong một không gian nhỏ. Chồng Bắc vợ Nam sống ra sao. Chồng Nam vợ Bắc sống ra sao. Vợ Công giáo, chồng Phật giáo sống ra sao. Đó là linh hồn của Nhà tôi. Linh hồn đó đã bị tước đoạt, chôn vùi khi lên phim. Thành ra, tôi sẽ hiểu cái quyền phóng tác của đạo diễn là «thông minh hay hư hỏng và ngu xuẩn»? Và tôi có quyền lên tiếng, dù «thông minh» hay «ngu xuẩn»! Và đó không có nghĩa là chê bai «thật tệ». Anh kè các đại đạo diễn quốc tế cũng phóng tác tiểu thuyết theo cung cách «ông vua trên sàn quay» thì tôi cũng xin thưa với anh rằng các sư tử đạo diễn đã đưa tiểu thuyết của Hemingway lên phim như «Hồi chuông cáo phó đánh cho ai, Tuyệt trên đỉnh núi Kili-manjaro, Giả từ vũ khí, Mặt trời cũng mọc, Ngư ông và biển cả...» và do toàn tài tử gạo cội thủ diễn hết chổ chê. Nhưng Hemingway vẫn dùng ngôn ngữ tàn nhẫn đe công kích các sư tử đạo diễn. Và các sư tử đạo diễn đều im lặng. Không ai lên tiếng trả lời. Không ai dám chứng những lời khen đe bênh vực mình. Không ai to tiếng về cái quyền đạo diễn của họ. Không ai ngại cớ phim tôi ăn khách, báo chí khen tặng đe tự hào. Tôi nghĩ, nếu tôi là một đạo diễn phải dựa vào tiểu thuyết đe thực hiện phim cho mình thì, có lẽ, tôi nên khiêm tốn đón chút về cái quyền «ông vua» của mình. Ông vua còn thua ông trời. Nhà văn Võ Hồng tuyen bố trên tạp chí Văn: Nhà văn là ông trời. Ông trời đã tạo ra nhân vật tiểu thuyết. Ông vua

chỉ vận dụng tài năng biến nhân vật «thông minh» nhất thành «ngu xuẩn» nhất, hoặc ngược lại, trong cái vương quốc nhỏ mọn «sàn quay». Tiểu thuyết có cả một vũ trụ bao la, một cõi mènh mông...

Anh lại nói tôi phê bình phim do anh quay vì tôi «nóng giận» bởi những lý do nhỏ nhặt không đáng kể, tuy nhiên rất đáng tiếc». Tôi muốn anh hồi tưởng lại ngày đầu tiên anh đến tìm tôi qua sự giới thiệu của anh Nguyễn Chánh Lý và rồi kể tiếp là sự cộng tác bất vụ lợi của tôi với anh. Chỉ ới anh. Người khác phải có điều kiện. Tôi không biết anh đã nhận bao nhiêu tiền của Nam Phương phim. Riêng tôi, cho tới giờ phút này, dù được coi là «một cõi phần» nhỏ đóng góp tiểu thuyết *Trần thị Diễm Châu*, viết đối thoại, phân cảnh ròng rã một tháng trời, tôi vẫn chưa nhận được một xu teng và cũng chẳng ai cho tôi hay phim lỗ hay lãi, lỗ lãi bao nhiêu. Nhưng tôi không thắc mắc đâu. Bởi vì tôi mang ơn anh Nguyễn Chánh Lý và quý mến anh Lý. Ta chỉ làm công việc chừa cho những người ta quý mến. Tôi xin nhắc thêm: Cuối năm 70, Nam Phương phim có tặng quà tết cho con gái tôi một cái nhẫn hột xoàn đính giá hai ba chục ngàn (có thể ít hơn) và hộp kẹo. Rồi hết liên lạc. Phải chi tiền mua nhẫn hột xoàn chặt ra đe dành mỗi cuối năm mua cái thiệp chúc tết gửi đều cho tôi thì đẹp hơn. Thì tôi khỏi nghĩ «hết việc hết tình». Cũng vì *Trần thị Diễm Châu*, tôi in 6000 cuốn truyện phim chỉ đe quảng cáo tên anh. May là tôi không lỗ vốn. Điều này anh có thể hỏi nhà phát hành Đồng Nai. Báo Tuổi Ngọc xuất bản, số 1 đe cao anh. Trả lời tuần báo *Kịch Ánh*, tạp chí Văn, tôi không quên đe cao anh. Tôi viết (sửa lại hoàn toàn, kè như viết) đối thoại phim *Tình Lan và Điệp, Hồng Yến* (tên phim này tôi cũng đặt giùm anh) cho anh không điều kiện. Anh chưa thanh toán (hoặc chưa bảo Dạ Lý Hương phim và Thiên Mã phim thanh toán thù lao cho tôi) chi cả. Anh có tặng tôi chiếc đồng Rolex và vợ tôi chiếc Seiko bảo là «đe kỷ niệm những ngày cộng tác». Thời thì tôi coi đó là tiền công viết đối thoại giá rẻ mạt

vậy. Túy Hồng xuống nhà tôi mua truyện nò đe Hoàng Anh Tuấn đạo diễn. Sau đó, bảo đe Bùi Sơn Duân. Tôi bảo đe Lê Dân bởi Lê Dân thích. Người ta vì tôi mà chờ đợi anh. Tôi không kẽ công, nói đe anh rõ, với tôi, tiền bạc mới nhỏ. *Tiền Trần thị Diễm Châu* nhỏ bé, đòn chi. Tiền viết đối thoại cho anh nhỏ bé, đòn chi, kỳ thấy mồ. Tiền bạc nhỏ nhặt, không đáng kẽ nhưng danh dự phải đáng kẽ, không thè «nhỏ nhặt không đáng kẽ» như anh nghĩ, anh Lê Dân ạ!

Kết luận, tôi xin mời anh hồi tưởng lần chót: Hôm anh và tôi lên Tax gấp anh Lâm Châu lấy thiệp mời xem *Trần thị Diễm Châu* anh đã «nóng giận» khi người ta không thỏa mãn đủ số thiệp mời của anh. Tôi tự hỏi nếu một häng phim nào đó đã mời vợ chồng anh, vợ chồng nhà đạo diễn nhỡn, một cái thiệp hai chõ ngồi sát cửa cầu tiêu, anh sẽ có thái độ gì? Ông Phạm Bá Kim của Lidac đã mời cha đe ra cuốn phim hốt bạc các của ông ta một cái thiệp hai chõ ngồi sát cửa cầu tiêu. Và tôi phải giáo dục ông ta. Tôi cố tình không nhắc tên anh. Buồn thay, anh đã «nóng giận» — cũng nóng giận như ai — và đã đóng vai trò Lê Lai cứu chủ một cách buồn cười. Anh dẫn chứng, anh bảo chúa, anh tỏ quyền đạo diễn ghê quá. Vâng, anh là «ông vua». Xin trả «ông vua» về với «sàn quay» của ông và chúc «ông vua» mãi mãi là «ông vua» đừng đe bị chính «sàn quay» nó truất phế ngai vàng của mình.

DUYÊN ANH

(27-11)

CÁO LỐI

Vì bài vở khá nhiều và Ngọc thân ái đưa bài trễ nên số này mục NTA tạm gác. Xin cáo lỗi cùng bạn ngọc. Số sau NTA lại tiếp tục nói chuyện với các bạn.



NGUYỄN THẾ

churchill, vazov,
nostradamus...

1) Xin cho biết phong cách thành công của đại chính trị gia Winston S. Churchill.

2) Tóm tắt tiểu sử của Vazov Ivan.

3) Jean Nostradamus, Cesar de Nostradamus, Michel de Notre Dame có liên hệ gì với Nostradamus Michel.

4) Tóm tắt tác phẩm « La Dame aux Camélias » và Les Frères Karamazov. »

5) Tiểu sử của Walt Disney và sự nghiệp phim ảnh của ông.

6) Xin cho biết tác giả của tác phẩm :

— Aladin ou la Lampe Merveilleuse

— Antoine et Cléopâtre.

— Le Tour du Monde en quatre-vingts jours.

— Gulliver's Travels

GIANG THANH BÌNH (Sài Gòn)

Bạn Giang Thanh Bình gửi cho mục này 3 bức thư, hỏi trên 10 câu. Kỳ này xin trả lời 6 câu, còn lại xin khất tới kỳ khác.

1) W.S. Churchill đã từng là một quân nhân, một phóng viên, một dân

biểu, tổng trưởng, thủ tướng, một chiến lược gia, một sứ giả... và ông đã thành công trong mọi lãnh vực. Nhưng có lẽ người ta đã và sẽ nhớ tới ông nhiều nhất ở vai trò một lãnh tụ chiến tranh (chef de guerre) trong kỳ Thế II Thế Chiến khi ông lãnh đạo một quốc gia kề như đã chiến bại tới chiến thắng vẻ vang. Trong vai trò này, phong cách hành động của ông là :

Dans la guerre : Résolution
(Trong chiến tranh : quyết tâm)

Dans la défaite : Intransigeance
(Trong chiến bại : Không nhượng bộ)

Dans la victoire : Magnanimité
(Trong chiến thắng : Đại lượng)

Dans la paix : Bonne volonté
(Trong hòa bình : Thiện chí)

Phong cách này được ghi ở trang đầu mỗi tập « Hồi ký Chiến tranh » đã đem lại cho ông giải thưởng Nobel về văn chương năm 1953.

2) Ivan Vazov là một thi sĩ Bảo Gia Lợi. Ông sinh năm 1850 tại Sopot. Ông được dân tộc Bảo Gia Lợi ghi nhớ công trình cải cách phép viết đúng chữ (phép chánh tả) Bảo. Ngoài ra ông còn sáng tác tiểu thuyết và soạn kịch. Ông qua đời năm 1921.

3) Nostradamus là một giòng họ lớn tại Âu châu thời Trung Cổ. Ở Pháp gọi là Notre-Dame hay Nostre Dame. Ở Ý gọi là Nostradamus. Nổi tiếng nhất có Michel de Notre-Dame. Ông là một y sĩ đồng thời là một chiêm tinh gia Pháp, sinh năm 1503. Năm 1555 ông viết một cuốn tiên tri bằng thơ (tựa như sấm Trạng Trinh) và tiên đoán rất chính xác về cái chết của vua Henri II của Pháp. Cuốn đó lấy tên là « Centuries » và đến nay vẫn còn người tin. Sau đó ông được Hoàng Hậu Catherine de Medicis tin dùng. Hồi đó Hoàng Hậu Catherine nhiếp chính nắm trọn quyền cai trị nước Pháp. Bà người Ý nên có lẽ vì vậy thường gọi Michel de Notre-Dame là Michel Nostradamus chẳng ? Vì

hai người chỉ là một. Còn Jean và Cesar Nostradamus không được lịch sử ghi chép lại nên không rõ liên hệ với Michel ra sao.

4) Xin bạn thông cảm. Làm sao có thể tóm tắt những đại tác phẩm như « Les Frères Karamazov » của Dostoevsky ở trang này được ?

5) Walter Elias Disney sinh năm 1901 tại Chicago, Hoa Kỳ. Năm 1906, gia đình ông qua tiểu bang Missouri lập trại và nơi đây cậu bé Walt Disney đã làm quen và vẽ những bức hình đầu tiên về loài vật. Năm 1910 (9 tuổi) ông khởi sự kiếm tiền nhờ tài vẽ, mỗi tuần ông vẽ hình cho một tiệm cúp tóc và được trả 25 xu hoặc hớt tóc không phải trả tiền. Năm 1917, ông trở về Chicago đi học, nhưng ông chỉ chăm chú theo học lớp tối tại Viện Mỹ Thuật Chicago. Tuy vậy ông bỏ ngang không thi tốt nghiệp. Sau chiến tranh thứ nhất, khi giải ngũ ông làm việc cho một hãng quảng cáo. Thời kỳ này ông cho ra đời cuốn phim hoạt họa đầu tiên (cuốn Laugh O Grams). Năm 1923 ông đi Hollywood sản xuất một loạt phim hí họa « Alice in Cartoonland ». Phim hoạt họa có âm thanh đầu tiên là cuốn « Steamboat Willie » ra đời năm 1928 với sự xuất hiện của chú chuột Mickey. Sau đó có thêm chuột Minnie, chó Pluto và vịt Donald. Tiếng tăm của Walt Disney nổi như cồn, phim của ông được cả thế giới ưa chuộng (người ta tính có tới 2/3 dân số thế giới đã coi phim hoạt họa của ông).

Phim hoạt họa dài đầu tiên của ông là cuốn « Bạch Tuyết và Bảy chú Lùn » (1938).

Walt Disney được trao tặng hơn 100 giải thưởng điện ảnh. Năm 1964, ông được Tổng thống Hoa Kỳ trao thưởng Huân chương Tự Do.

Năm 1955, ông xây cất giải trí trường Disneyland ở miền Nam tiểu bang California hàng năm thu hút hàng triệu du khách cả người lớn lẫn trẻ em.

Ông qua đời năm 1966.

6) Aladin ou la lampe merveilleuse là một trong những truyện trong cuốn « 1001 đêm » thuộc loại truyện cổ tích Ả Rập được lưu truyền mà không có tác giả. Theo huyền thoại thì Schéhérazade mỗi đêm kể cho em là Dinarzade nghe một truyện cổ tích. Các truyện này sau được ghi chép lại trong cuốn « 1001 đêm » gồm những truyện nổi tiếng được đóng thành phim như « Chàng thủy thủ Sindbad », « Ali-Baba và 40 tên trộm »...

— Tác giả vở kịch « Antoine et Cléopâtre » là Shakespeare.

— Tác giả truyện « Le tour du monde en quatre-vingts jours » là Jules Verne.

— Tác giả truyện « Gulliver's Travels » là Jonathan Swift.

trong nhật ký của quỳnh

1) Muốn có cuốn truyện « Take a girl like you » tên Việt là « Cho người tôi yêu » thì phải tìm ở đâu vì Tuy Hòa không có bán ?

2) Tiểu sử của Kingsley Amis, tác giả cuốn truyện đó.

3) Muốn có « Trong nhật ký của Quỳnh » phải mua bưu phiếu bao nhiêu ? cuốn sách trên có bản đặc biệt không ?

MUỘI MUỘI (Tuy Hòa)

Ký tên là Muội Muội và trong thơ lại xưng cháu thi chặng biết kẻ giữ mục này phải xưng hô làm sao đây.

2) Dao này sách Anh ngữ ở Saigon rất nhiều. Nhưng « chủ » lô mò đi kiếm hoài mà không thấy đâu bán cuốn « Take a like you » mặc dù các tác phẩm khác của Kingsley Amis mua rất dễ (I want it now, I like it here, The green Man, The Anti Death League...)

2) Kingsley Amis là một nhà văn và phê bình gia Anh sinh tại Luân Đôn năm 1922. Ông tốt nghiệp trường

(Xem tiếp trang 64)

NGUYỄN ĐÔNG

một thời đã qua



Một thời vắng bong đi qua. Tôi ngủ yên giữa một trời bình yên thơ dại. Tuổi thơ của tôi không có gì là kỷ niệm, bởi hình ảnh của quãng thiếu thời vụt qua như chiếc xe lăn dốc vùn vụt và xa tít. Không bao giờ tôi quên được những ngày cũ, có chăng những ngay nhìn bụi cát bốc mù sau chiếc xe nhà binh.

Mà tình cảm chỉ lặng dịu một thuở nào đó rồi thôi. Bây giờ có nhớ cho lắm chỉ loáng thoáng một khoảng mây trời tím nhạt. Khi con dốc cuối cùng vượt qua tôi cảm thấy tuổi thơ mình chỉ còn là những hình ảnh xao trộn trong vùng ký ức mờ mịt.

Rồi một ngay nào đó, anh sẽ nghĩ lời tôi nói là đúng. Một thời vắng bong đi qua, có hối hận nghìn đời để tìm về ngày cũ vẫn là ảo vọng. Mà thôi. Tôi vẫn biết không còn gì. Bởi chúng ta đã lớn có nhiều vấn đề phức tạp ghi đậm trong tâm hồn. Tôi đã cố gắng hoàn tất năm cuối cùng của bậc trung học. Một năm vui đầu vào bao nhiêu công thức toán phức tạp. Anh vào lấy làm ngạc nhiên sao tôi lại chọn ban toán. Rồi anh sẽ thấy đó. Đời sống

không bao giờ dễ dàng với tôi đâu. Nhưng với anh hoàn toàn khác hẳn. Phải không? Hôm tiên anh ra phi trường đi du học, tôi đứng trong đám đông nhìn anh cười lặng lẽ. Sung sướng nhẹ Anh nỉ. Gót chân phiêu bồng của anh sẽ dẫm mòn những con đường của vùng đất lạ xa. Anh bị vây quanh bởi đám bạn bè ồn ào ríu rít. Tôi ngỡ anh quên tôi. Con bé cô đơn mang vỏ sò sầu muộn muôn đời vây quanh. Nhưng anh đã lách khỏi đám đông, vẻ mặt hốt hoảng tim kiếm. Uyên ơi! Uyên đâu rồi. Cám ơn anh một lần đó nhé. Anh đã không quên tôi như mọi người đã từng bỏ quên một loài hoa dại. Anh đã nắm chặt bàn tay tôi. Nhớ nhé Uyên nhớ gửi thư cho tôi. Uyên có buồn không? Tôi nhường mày Buồn? Sao phải buồn. Uyên bướng. Ủ. Sao ủ hoài vậy. Tôi lặng yên nhìn anh. Tôi biết nói gì hơn bây giờ hở. Tôi lặng lẽ nuốt nỗi buồn vào lòng. Biết ly buồn quá! Nhưng người đi lòng đâu sâu thẳm băng kẽ ở lại. Mà thôi, việc gì rồi cũng sẽ tuần tự đến. Cũng như chúng ta quen nhau. Cũng như hai ngôi trường trung học của chúng ta nằm gần nhau trên một con dốc nhỏ thơ mộng. Sao lúc tôi gặp anh không là một hình ảnh êm đẹp nào đó như trong truyện vẫn thường diễn tả. Lúc đó chúng ta có nỗi phiền lớn. Anh bị ít điềm về về quốc văn. Tôi bị hai quả trứng về đại số. Lòng vẫn đau buồn không nguôi. Sao tôi lại chọn ban Toán, một ban hắc ám nhất của bọn con gái. Tôi lơ đãng đạp xe đụng phải anh. Chúng ta đã gây gỗ nhau tưởng đến không đội trời chung. Thế mà sau đó lại chơi thân. Sao thế hở anh.

Tôi đã chênh mảng việc viết thư cho anh dù rằng tôi vẫn nhận được những lá thư xanh đầy ắp yêu thương của anh từ miền đất bên kia bờ đại dương. Viễn! Tôi không muốn hứa cuội với anh. Nhưng anh xem đó. Gia đình tôi không giàu có. Tôi là chị cả với một đàn em chín đứa lè thê. Như một dòng định mệnh với những ngày tháng quạnh hiu. Tôi phải chấp nhận như chấp nhận sự hiện hữu của mình trên thế gian này. Dù sung sướng, dù bất mãn cũng thế thôi. Tôi mong sao đời tôi mãi mãi sẽ bình dị.

Tôi nhớ một ngày, một ngày hút xa nào đó. Tôi đã đến quận lỵ với tất cả niềm vui dễ thương trong tâm hồn bé bỏng quá đỗi. Và rồi đó tôi mến thương nơi đây. Anh biết sao không? Quận lỵ hiền hòa như một bãi biển phẳng lặng không dấu chân người. Một miền biển hoang vu lạ xa nào mà những kẻ yêu nhau cũng chưa bao giờ tìm đến. Tôi sẽ là con ốc nhỏ, sẽ bỏ lớp vỏ đi chơi một cách thoải mái. Chỉ ở đó tôi mới không hoài nghi không yếm thế. Viễn ơi! Sao tôi vẫn nghĩ rằng rồi anh sẽ quên tôi. Cứ nghĩ một ngày nào đó, anh trở về với một người thiếu nữ nào khác. Nước mắt tôi đã đầm đìa trên má. Viễn ơi! Sao lâu quá không về. Tôi sẽ đợi anh đến bao giờ đây hở.

Mà cuộc tình chúng mình rồi sẽ đi đến đâu? Tôi không muốn nghĩ tiếp. Sao tôi không sống một đời yên phận như tôi đã tự hứa. Sống èm đềm trong quận lỵ thờ ơ. Nơi đây mãi mãi sẽ là vùng đất vĩnh cửu cho tâm hồn nghỉ ngơi...

NGUYỄN ĐÔNG



CHIỀU HẸN CŨ TỪ KẾ TƯỜNG

Tôi đón Vân ở chỗ hẹn cũ. Buổi chiều nắng còn tươi trên cây lá, Con đường dài và rộng thênh thang chạy trong tầm mắt. Một buổi chiều đẹp thả xuống những mái nhà cao, bầy chim bồ câu lượn vòng quanh một tháp chuông ngó thấy được cửa một ngôi giáo đường ở xa. Vân tới từ trước mặt tôi, trong chiếc áo dài trắng bay dạt về phía sau với mái tóc. Trong tay nàng vẫn cầm lỉnh kỉnh những tờ báo học trò, quyền sô tay to lớn bia nâu sậm.

Vân cười hỏi :

- Chú đợi cháu có lâu không ?
- Mất nửa tiếng thôi. Sớm chán.
- Giận cháu không ?
- Nếu giận đã bỏ về rồi. Thấy thương lắm mới ở lại chờ. Tại sao cứ sợ cháu giận mà không giận lại cháu ?
- Giận rồi chứ. Giận mà cháu đâu có biết.
- Lúc nào ?
- Mấy hôm rồi. Lúc cháu đau nằm liệt trên giường.
- Trời đất. Sao không nói ?
- Im lặng thích hơn. Giận ai nói ra thì dừng giận. Mà ăn nhầm giỗ cháu. Cháu có giận cháu cũng không để ý.
- Chú biết đâu mà để ý.
- Tường Vân cười khúc khích :
- Cháu giàn cháu sống thi đẽ vậy, chết mang theo. Chú có sợ không ?
- Sợ hết hồn.
- Chú xạo. Chú mà sợ ai.

Chú sợ rất nhiều người. Hình như ai chú cũng sợ hết. Cuối cùng rồi cháu cũng đâm ra sợ cháu luôn.

Tường Vân cười lớn. Lần đầu tiên tôi mới thấy Tường Vân vui thật sự. Nàng có vẻ hồn nhiên bên cạnh tôi chứ không lo âu. Đôi mắt buồn kia đã lồng vào trong nắng. Mắt mắt tươi rói nay như màu trời.

— Sao cháu không chạy ?

— Chú đang nghĩ là nên đi đâu. Minh đi hết cả Sài Gòn, chỗ nào cũng đi, bây giờ hết chỗ để đi.

— Đi chỗ nào cháu thích ?

— Sợ cháu không thích.

— Thích. Ngày mai cháu về Đà Lạt rồi.

Tôi đạp máy xe. Chiếc xe gắn máy của người bạn cho mượn và tôi mới biết chạy nên không bảo đảm lắm. Nó có thể tự nhiên đang chạy rồi dừng lại hết sức bất ngờ. Tôi phải khồ công trả số, bóp « âm-prê-da » què quạng lung tung một lúc mới nổ máy. Tường Vân đã quen với chiếc xe này từ mấy hôm nay. Nàng trêu tôi :

— Chắc tại cháu mập quá nên chiếc xe mới thở ra.

— Nó không hợp với cháu. Chú đi một mình không sao, khi chờ cháu là nó luôn luôn chết máy. Thật khó hiểu.

— Dễ ợt, tại vì nó không thích cháu.

— Mà cháu thích ?

Tường Vân giấu mặt sau gáy tóc tôi, cười nhỏ. May mắn, hôm nay chiếc xe chạy ngon lành. Nhỏ hôm đưa Tường Vân đi mua bánh mì, nó trở chứng bắt tôi đạp gần một tiếng đồng hồ mới chịu chạy. Mẹ Tường Vân bảo chắc có ngày tôi đứt tim vì chiếc xe.

Tôi cười nói với Tường Vân :

— Bữa nay yên chí.

— Tại cháu chưa ăn. Tốt nhất là đừng đưa cháu đi ăn nhé. Ăn no nó lại không chạy nữa thì nguy.

Con đường thẳng tắp dưới cây, gió mát rượi và nắng nhẹ bay múa trước mặt như những tấm lụa vàng óng. Tường Vân thuật lại cho tôi nghe buổi tối sinh nhật lúc tôi về. Nàng hồn nhiên kể và tiếc rẻ đêm đó mưa càng lúc càng to nên không có trăng mọc. Tôi hỏi :

— Đà Lạt của cháu có khi nào mưa như vậy không ?

— Thường xuyên như vậy đấy cháu. Nhiều đêm nằm nghe mưa cháu muốn chết.

— Hồi đêm cháu cũng muốn chết.

— Chú mà cũng muốn chết ?

Tôi cười. Tường Vân ngạc nhiên :

— Lạ thật. Chú chết bỏ Hạ lại cho ai ? Hạ sẽ buồn lắm đấy. Hạ đau hay rót hả cháu ?

— Hạ rót.

— Hạ biên thư cho cháu à ?

— Hạ còn nói sắp về đây chơi ít hôm.

— Như thế là hai người đâu có giận nhau ? Thế mà cũng làm cháu quýnh lên định làm sứ giả giảng hòa. Chú ác thật.

Tôi im lặng nghe Tường Vân nói. Nàng nói huyên thuyên. Và tôi cũng không biết giải thích với nàng làm sao. Tôi trung tâm thành phố, tôi nói với Tường Vân :

— Chú gửi xe, rồi đi dạo một lúc.

— Dạ.

Tôi tới chỗ gửi xe. Xong đi với Tường Vân ngược lại con đường. Nàng trải trên những bức tường của khu phố trước mặt. Trên các đỉnh cây và các cửa sổ cao lầu chim én kêu tiu tiu. Tường Vân bảo :

— Chim én hả chú ?

— Hình như thế.

— Chủ lúc nào cũng hình như. Lũ chim én giống cháu.

— Minh đi ciné.

Tường Vân không có phản ứng trước quyết định bất ngờ đó của tôi. Nàng theo tôi tới rạp Rex, bước lên những bậc thềm. Tôi vào mua vé và trở ra nói với Vân :

— Xuất bến giờ. Minh có thể đi dạo một lát.

— Dạ.

Tường Vân ngoan ngoãn bước đi bên tôi. Gió lồng lộng từ hướng sông thổi về thành phố làm rung động những đỉnh cây và làm bay dạt tà áo của Vân lùm qua đường. Tôi và nàng đi chậm, thong dong giữa những người xuôi ngược. Một lúc, tôi nói :

— Bữa nay cháu muốn nói với cháu một chuyện.

Tường Vân cười :

— Chú nói đi, cháu đang nghe.

— Một chuyện quan trọng trước khi cháu về Đà Lạt.

Tường Vân tròn mắt :

— Một chuyện quan trọng ?

— Thật.

— Chú làm cháu sợ quá.

— Không có gì. Nhưng chút nữa vào trong ciné cháu mới nói. Bây giờ cháu đề nghị với cháu đừng gọi cháu bằng cháu nữa. Nghe nó kỳ kỳ. Huyền Nga, Thanh Chi, Liên Trâm, và cả Hạ nữa đều gọi cháu bằng anh, trong khi chỉ có mình cháu gọi bằng cháu, khiến khi nói chuyện với mấy người đó cháu bị lúng túng, khi thì cháu khen thì anh loạn cả lên. Cháu thấy thế nào ?

— Cháu quen rồi cháu làm ơi.

— Bây giờ sửa lại.

— Khó quá. Ngượng miệng chết.

— Rồi sẽ quen.

Tường Vân chớp mắt, ngó về phía trước mặt. Có những vật nắp vàng óng như đang bay tới trước mặt tôi và Tường Vân. Con đường rực rỡ hai hàng cây thấp và bóng một con sông ở xa với tiếng sóng và gió lộng. Những ngôi nhà thật đẹp, cao vút. Tôi nhắc Tường Vân :

— Cháu thấy thế nào ?

— Tùy chú.

— Nghĩa là cháu bằng lòng thay đổi ?

— Dạ, nhưng ngay bây giờ thì không được, cháu ngượng mà cháu.

— Lúc nào không ngượng ?

— Chú đừng nhìn cháu.

— Chú nhìn chỗ khác.

Tôi quay nhìn chỗ khác, chờ đợi Tường Vân thay đổi lối xưng hô, nhưng Tường Vân hống cười :

— Chú nói gì đi chứ, rồi cháu mới đổi được.

— Nói gì bây giờ ?

Bây giờ tôi phiêu tai thấy ngượng. Thật ra, gọi nhau bằng cháu cũng thơ mộng và tôi rất thích. Nhưng hình như tôi cảm thấy có một cái gì mất mát trong hai tiếng ấy. Tôi đùa :

— Chú mà làm cháu của ai được.

— Sao không, cháu có vẻ người lớn, đứng đắn.

Tôi cười :

— Chú đứng thôi, chứ không có đắn.

— Chú lớn tuổi hơn cháu.

— Lớn tuổi cũng không có nghĩa là phải làm cháu. Thiếu gì người lớn tuổi mà vẫn làm anh.

Tường Vân cười. Cuối đường, chúng tôi đi quanh lại. Rẽ sang con đường khác, ở khu phố toàn người Ấn Độ. Khu phố này tôi chưa đi bao giờ. Bóng mát đậu từng khoảng lớn, những chiếc xe hơi bóng loáng nối đuôi nhau. Tôi thấy khát nước. Tôi quán nước tôi nói với Tường Vân :

— Vào đây uống nước với cháu.

— Chú khát ?

— Vào cháu nói chuyện.

Tôi đẩy cánh cửa nặng nề bằng sắt bước vào. Quán vắng hoe không người nào ngoài chúng tôi. Những chiếc ghế trống nằm im lặng dưới tiếng quạt trần chạy rè rè. Quán cửa toàn bằng sắt, những song thưa ngó thấy bên ngoài đường, thấy cả một khu phố bao quanh. Quán này chia làm hai, bên kia thường đông người. Bên này thường chỉ có người ngoại quốc ngồi. Tôi và Vân tự do nói chuyện. Đồng thời được nhìn ra một khu phố nhuộm bóng chiều tà. Vân hỏi :

— Chú thường đến đây với những ai ?

— Bạn cháu.

— Dĩ nhiên, nhưng cháu không hỏi như thế.

— Chú tới đây với Liên Hương, lúc trước.

— À, Liên Hương, cháu nghe Huyền Nga và Thanh Chi nói nhiều về Liên Hương, dĩ thương lắm phải không cháu ?

— Dĩ thương một lúc nào đó, rồi thôi.

— Sao vậy cháu ?

— Bây giờ không còn gì.

— Rồi ai nữa?

— Phương Thúy. Một dạo.

— Cháu cũng nghe nói về Phương Thúy. Chú có nhiều cô quá. Hôm nào phải giới thiệu hết cho cháu, nhé?

— Còn đâu mà giới thiệu, người ta bỏ chú đi mất tiêu hết.

— Tại chú chứ bộ.

Tôi gọi nước. Người hầu bàn lể phép mang tới, Tường Vân ngồi nhìn ra đường.

— Con đường đẹp quá, chú nhỉ?

— Đâu bằng đường bờ hồ dẫn về nhà cháu.

Tường Vân cười. Tôi hình dung ra con đường đó. Một buổi chiều Giáng sinh năm nào tôi đã đi với Hạ tới nhà Vân. Những cái cây đứng rũ bóng bên hồ, sương mù xuống che lấp những vật nồng yếu. Và hoa trong vườn nhà bên đường ngát hương thơm. Tôi không nghĩ rằng đến một ngày nào sẽ trở về Đà Lạt, đi trên con đường đó tới nhà Tường Vân một lần nữa. Cô bé tôi không gặp, hay sẽ chẳng bao giờ gặp chỉ là một gương mặt nào đó, rất mờ hồ với ngày tháng. Không ngờ, rồi gặp nhau trong thành phố này. Đang sắp sửa có một cuộc tiễn đưa nhau, và tôi đang dự định cho một chuyến đi mới. Con đường dẫn về nhà Tường Vân bây giờ có con hoa nở, sương mù có xuống trong những buổi chiều lay bay mưa, hay xa lạ đến không còn dấu tích?

— Uống nước đi Tường Vân.

Tường Vân đưa ly nước cam lên uống từng ngụm nhỏ. Đôi mắt như chìm sâu trong đáy ly. Một khúc nhạc quen thuộc vang nhẹ. Tôi có cảm tưởng có rất nhiều lá bay bên ngoài.

— Chú nói lúc nãy, tình sao?

— Chú nói nhiều quá cháu đâu nhớ hết.

— Chuyện đổi lại cách xưng hô cho khỏi ngượng ấy mà.

— Tùy chú.

— Sao được. Phải nói là tùy cả hai mới đúng.

— Chú muốn thế cháu sẽ nghe, nhưng mà ngượng lắm chú ơi. Thay đổi khó quá. Về Đà Lạt hẳn hay.

— Về trên đó cháu lại quên. Chú muốn thay đổi ngay từ bây giờ.

Tường Vân cười:

— Chút nữa, vào ciné đã. Bây giờ ngượng lắm.

— Nhớ đấy nhé. Ai quên thì rán mà chịu tội.

— Nhưng cháu giao chút nữa cơ. Bây giờ chưa. Không có tội gì hết à.

Tôi đành cười:

— Cũng được.

(Xem tiếp trang 56)



NHÃ NAM

TỪ XA, TIẾNG ỄNH ƯƠNG

Buổi chiều mùa đông sụp xuống thật vội. Mọi sáu giờ mà xem đã mờ mịt, một thứ mờ mờ, xâm xẩm như có trộn bụi, trộn khói, mỗi lúc mỗi lớn dần, dang chồm lên cây lá nhà cửa. Sau bữa cơm, chú Tuân nằm vắt chân chửng ngũ, tựa vai trên chiếc gối, đầu cao hẵn trên thành giường, bàn chân phải đánh nhịp, bắp chân rung rung, rõ ra một kẻ nhàn nhã có hạng. Con người dusk sao cũng phải tự tìm lấy một giây phút thảnh thoát bằng ấy. Một chén nước trà và một cái tăm, cái tăm đang thoắt lục lạo từng kẽ chân răng. Cũng là một cái thói quen thích thú, chú không hiểu sao có những người họ không cần đến sự xả răng? Bên ngoài, đèn đèn đèn hẵn từ lúc nào. Ngọn đèn nê-ông bật lên. Sáng dữ, sáng lại thêm sáng! Chú Tuân ra vẻ đắc ý. Chú mới thay cái bóng sáu tấc, vứt cái ba tấc, nó vừa cũ vừa hỏng. Sáng thế này cái kim rơi cũng thấy! Thím Tuân ngồi ở cuối giường, đôi mắt cũng ngoóng vào ngọn điện.

— Sáng quá ông há, có vậy chờ đâu như ngọn điện lung hổm.

— Khéo thày bói dữ! Cái người ta sáu tấc mà bì.

— Đây rồi tiền điện lại lên. Ba tấc đã ba trăm, sáu tấc cũng năm sáu trăm là ít.

— Mấy trăm thì mấy chử. Con người có con mắt thì cái nhà có ngọn đèn. Người ta đi tìm chút ánh sáng đâu có dễ, mụ.

Thím Tuân bỏ lửng câu chuyện. Thím đứng dậy ra khép cánh cửa. Vết sáng trút vào trong nhà. Mặc cho ngoài trời gió, mưa và cái đèn tối tha hồ mà thi nhau chen lấn, xô đẩy. Mưa reo trên mái tôn, gió quật ngang ngon dữ, mưa và gió vật vã từng trận, đứt nối và tiếp tục. Vẻ ấm cúng hiện rõ

rong gia đình những lúc này. Những người nghèo khổ cũng chỉ ao ước được, chừng này. Cái thèm thường nhỏ mọn của họ không quá tầm tay, cũng đã phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt mà vẫn chưa tìm ra. Hiện giờ có được bao gia đình đang sum họp trong cái khu phố hẹp hòi, chen chúc này? Chú Tuân vội xua đuổi, chú không buồn nghĩ ngợi, chú có lẽ lòng tới cũng chẳng nên gì. Phận chú đã hơn ai? Vói lại lúc này thiên hạ ai họ cũng chỉ nghĩ đến mình, nghĩ đến kẻ khác thì có lợi gì? Thây kệ, ai sống mặc họ cứ yên phận thủ thường, dừng sinh lòng ăn hại người khác đã là phúc đức ba đời rồi. Chú ngồi bật dậy, hớp một miếng nước, nước trà đậm còn quyện mùi thơm mới. Chú ưa uống nước trà đậm. Chú ghét cái thứ nước trà nhạt nhạt, uống vào nó sao sao ấy! Chẳng thà chú uống nước đun sôi, chú uống nước lá còn khoái hơn là khác. Thím Tuân biết ý chồng, cho nên những giờ tan sở, thế nào thím cũng lo một bình trà tươm tất để sẵn. Chú Tuân với lấy bao thuốc trên bàn. Chú đốt một điếu. Sau bữa cơm, trời lạnh, rít một hơi thuốc mới biết hết cái ý nghĩa của nó. Chú rít tiếp một hơi nữa, một hơi nữa. Bấy giờ lũ trẻ con chú bắt đầu ùa nhau ra bàn. Lũ chúng cũng khoái mắt, điện sáng, biện chép tó vể càng thích. Ba đứa ngồi cắm cúi, hí hoáy nó gạch, nó viết, nó xóa... lia lịa. Một chặp, chú biết như lệ thường rồi chúng sẽ cất giọng lên, ba đứa sẽ gân cổ gào lên một lượt, đứa nào cũng muốn át cả tiếng của đứa nào, inh ỏi, một lúc lại hạ giọng, rã rời rồi im bặt, chuyện trò. Hôm nay lại không thế, hai cô cậu nhỏ cứ chép và vẽ. Chúng làm gì thấy mặc, ít khi chú Tuân để ý đến. Hoi đâu mà ngó mắt tới, suốt ngày chú cũng đi làm, có lúc nào rảnh rang? Ban tối, chú cũng phải đọc sách báo, không đọc thì sống gì nổi. Chú học lóm đâu đó một câu « *Sĩ phu mà ba ngày không xem sách, soi gương thấy mặt mình mốc* ». Chú chẳng phải sĩ phu sỉ pha gì, mà nắm lòng câu ấy làm phương châm thường nhật, riết rồi cũng quen. Thành ra bây giờ chú đâm ra nghiện, nghiện xem sách, sách cũng là cái thú đam mê, chú mê đọc hẳn đã từ mấy năm nay. Chú đang đọc sách. Chú đọc lại quyển Chân trời cũ của Hồ Dzemb. Thằng Cả nó cũng học bài, chỉ một mình nó đọc. Nó đọc thật dõng dạc, nó đọc lọt vào trong tai chú: « *Hoàng hôn... ênh ương kêu, tiếng khàn khàn phát từ muôn gốc cỏ, từ những ruộng sâu thẳm xuống làm cho con đường tự nhiên cao. Tiếng áo nô, hơi phòn, lén như trong ấy có sự gắng sức, tiếng rậm, rậm và thê lương như sự chết làm sôi bóng hoàng hôn...* » Bất nhiên, dừng lại, nó cất tiếng hỏi :

- Ba ơi! Ênh ương là con gì hở, ba?
 - Chứ ở trường cô giáo giảng làm sao?
 - Cô bảo là một loại con ở nhà quê.
 - Con nào lại chẳng ở nhà quê!
- Chú Tuân mỉm cười. Thằng Cả lại giục :
- Là con gì ba?
 - Thị là con... thị là con ênh ương.

Chú Tuân sực nhớ đến chuyện đâu đó, có một giao sư, trong khi giảng bài gặp câu ca dao « *Thương em anh cũng muốn vồ. Sợ trưởng nhà Hồ sợ phá Tam giang* » thì một cậu học trò đứng dậy hỏi. Thưa thầy phá là gì ạ? Ông giáo sư ấy thản nhiên trả lời. Phá là... phá là... là cái phá ấy mà cũng không biết.

— Không, ba giảng giúp con đi.

— Ênh ương hả? Nó là một loại động vật thuộc loài ếch, hình thù như con cóc mà nhỏ hơn con cóc, màu đen láng, thường kêu về mùa đông. Tiếng kêu « *òn ên, òn ên* » nghe bồn rên, nặng nề và buồn lắm. Bởi thế Tây nó gọi là Crapaud-Buffle, nghĩa là con cóc mà tiếng kêu to như con trâu. Ênh ương thường ở trong những bụi tre, rãnh nước, chỉ kêu về đêm, nhất là những đêm tối trời, tiếng kêu nghe càng xao xuyến, bồi hồi. Có điều hay là trời đang mưa to, ênh ương kêu là biết sắp tạnh.

— Thế ở thành phố không có con ênh ương sao ba?

— Chắc là không, mười mấy năm rồi, ở đây ba không còn nghe tiếng ênh ương kêu.

— Còn con gì có ở nhà quê mà không có ở thành phố nữa không Ba?

— Có chứ, nhiều lắm. Những con vật kêu mùa, nó đến khi đầu mùa và nó đi khi cuối mùa. Chẳng hạn như con cúm num, kêu vào thời lúa con gái, khi mà khắp cánh đồng trải màu xanh mạ, thân lúa non to mượt mà quắc ngon theo chiều gió. Đó là lúc tiết trời tháng hai tháng ba, màu trời thật trong và nắng ấm. Tiếng cúm num giục giã vào lòng người muộn giấc một cách thanh thản, nghe như còn đọng lại một ít sương mai giữa sớm trời hồng. Chẳng hạn như con tu hú trở về khi độ cuối xuân, đầu đó rải rác trên cánh đồng đang mùa lúa chín. Những bông lúa vàng óng từng quay trên vai theo vẻ mấy con ngỗ trong làng. Chẳng hạn như con chim cuốc kêu rõ vào độ cuối hè, nó kêu cùng lúc với tiếng ve già và trên hàng phượng những cánh hoa đỏ rực, đó là lúc trời hẩm gió và tùng cao lồng kim không một vần mây. Mỗi mùa là một con vật làm chủ, nghe tiếng chim quen đã biết tiết trời, cho nên ngày xưa văn già thi sĩ thường mượn hình ảnh con chim mà tả về năm tháng.

— Ba có nhớ những câu thơ nào tả vậy không ba?

— Thị chẳng hạn như trong Chinh Phụ Ngâm :

*Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu
Hồi ngày xè ướt néo quyên ca
Nay quyên đã giục oanh già
Ý nhì lại gác trước nhà lưu lo.*

Ý rằng, ngày chàng ra đi thì chừng độ cuối đông, con chim oanh chưa lai gán cành liễu. Thiếp hỏi bao giờ chàng về, chàng hẹn mùa hè, lúc chim quyên ca. Mà nay thi chim quyên đã giục già ra đi hết rồi, con chim oanh

cũng đã già, nghĩa là đã qua rồi ba mùa hạ thu đông. Đến nay thì mùa xuân đã sắp lại, con ý nhì đã gác lều lo trên cành liễu kia rồi mà vẫn chưa thấy tăm chàng.

— Hay quá ba há, thi sĩ ngày xưa cũng hay ghê hả ba !
— Ủ, học cho giỏi đi rồi sang năm, sang năm nữa sẽ học tôi.

Chú Tuân đi nằm sớm. Đêm nay chú không thức khuya như mọi hôm. Lòng chú như tinh cờ gợi lại những chuỗi ngày êm đềm ở nhà quê, nơi chú đã từng sinh ra và nuôi lớn khôn cả nửa đời người. Chú không thể nào quên được cái buổi ấu thời của chú, luôn luôn được nuông chiều bên cạnh cha mẹ. Chú còn nhớ thật rõ một lần về ngoại, cha chú cõng chú băng qua khu vườn thị, một khu vườn mènh mông mà cây cối và bóng tối lúc nào cũng muốn chụp lên đầu trẻ thơ một hoang lạnh hùng. Chú không dám đi trước, chú không dám đi sau, chú chỉ còn có thể trèo lên lưng ba chú để được cõng đi, và cũng lần ấy chú mới thấy cái lạnh lẽo trong đàn dom đóm bay lập loè giữa tối mù đông và cũng lần ấy chú mới nghe thật rõ tiếng con énh ương kêu buồn, tiếng kêu ngàn dài vang vọng trời đêm. Giờ đây đã hơn ba mươi năm, hai mươi năm cha chú không còn và mươi năm làng chú tiêu điều xa khuất như cánh bão trôi dạt trên dòng nước chia xa. Và rồi chú cũng bắt hẵn tiếng énh ương, « *tiếng áo nǎo, hơi phòng lên như trong ấy có sự gắng sức, tiếng rậm, nhiều và thê lương như sự chết làm sôi bóng hoàng hôn.* »

Đêm đã khuya, tiếng còi giờ nghiêm hụ đã từ lâu, chỉ còn mưa, gió và cái đèn tối trù lên vũ trụ.

NHÃ NAM

đầu tháng 12 phát hành
CÒN NHỮNG BÓNG MƯA TAN
truyện dài TÙ KẾ TƯỜNG

Một truyện dài thành thật nhất, thiết tha nhất và cũng thơ mộng tuyệt vời nhất của tác giả từ trước tới giờ.

Quà tặng Giáng Sinh rực rỡ nhất, thay cho một tấm thiếp, một bức thư, một câu chúc hay một lời chào ý nghĩa nhất.

Truyện của một người này nhớ thương một người kia. Một thành phố gắn liền một thành phố. Một con đường yêu dấu một con đường và một mùa tương tư một mùa.

*Bìa bọc lồng lẩy với tranh giấy của Nguyễn Trọng Khôi
NGUYỆT QUÈ xuất bản*



quán hương rừng
PHẠM ĐÌNH THỐNG

Đừng ngạc nhiên khi anh nói anh đến quán vì nhớ núi rừng. Rừng xanh mịt mù. Rừng thở hơi ngào ngọt trong huyết quản anh. Hương rừng của ngàn năm chim lảng trong hồn anh. Rừng hùng vĩ bát ngát tràn đầy kỷ niệm trỗi dậy trong quán khuya chập chùng lời ca tiếng nhạc. Và đôi mắt em long lanh như sương sớm có làm hồn anh xao động đôi chút cùng với nỗi nhớ rừng dâng đọng, nhưng không phải vì thế mà anh đến quán vì Giáng Hương hay Dáng Xưa. Và chắc chắn anh không đến quán để uống cà phê hay uống gì cả. Anh đến để uống hương rừng. Quán rừng cây. Quán có khung cảnh của một cánh rừng thơ ấu. Và bóng tối mịt mù che khuất một khoảng đời hư tưởng. Một thu mình, gói kín và một dàn trải. Gói kín giữa cuộc đời và dàn trải với bóng tối. Quán có tên gọi nhớ một cái gì đã xa xăm, đã cũ, mơ hồ như cơn mộng. Diu diu như tiếng nhạc xa vắng. Ở những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một kiếp xa xôi, buồn sớm đưa chân cuộc đời. Lời Đường thi vẫn rèn trong sương mưa, dù có bao giờ lắng men đợi chờ. Tình Nhị Hồ vẫn yêu ám xira. Cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô Tô, nên hồn lôi vẫn nghe trong mơ tiếng dàn đợi chờ mơ hồ, vẫn thương muôn đời..

Quán nằm xa thành phố. Muốn đến quán phải qua những con đường gập ghềnh tối tăm. Buổi chiều lang thang trong thành phố, qua những hàng cây xanh cao vút anh chợt nhớ rừng. Nhớ một quãng đời thơ ấu giữa rừng xanh trùng điệp, núi đồi bát ngát. Anh đến quán cùng lúc với bóng tối buông phủ khu vườn cây. Và những lo âu phiền muộn rót lại phía sau, bên ngoài. Chỉ còn lại chút hương hoa kỳ diệu của nhựa lá cây vừa rụng hững hờ trên mặt bàn phẳng lặng. Hương lá úa ngày ngặt gợi nhớ. Nỗi nhớ mèm mông tan chim cùng bóng tối. Anh muốn nói đến Dáng Xưa. Anh soi thấy những chiếc bóng quá khứ đồ nhập hòa lẫn với hương lá úa. Hương tàn úa của một thời đã cũ.

Ôi chiếc bóng thời gian đồ dài trên những màu lá.

Có phải là nỗi buồn tuyệt diệu ?

Người bạn,

Bạn có định làm « người về trong đêm tối ôm cánh hoa tả voi bóng in dài gác đời lẻ loi » chăng ? Con đường đêm sẽ làm bạn chùng chân. Rồi tất cả sẽ trở lại cái vị thế bình thường của nó. Đời sống vốn đã buồn bã. Quán rừng cây tặng ta một chút thơ hân hoan. Cám ơn Giáng Hương Dáng Xưa. Anh muốn nói lại một lời đã cũ. Bởi thật ra chẳng có gì mới mẻ cả dù anh cố ý làm mới, nó cũng đã cũ. Những cái mà anh tưởng là mới mẻ hoặc do anh làm cho nó mới mẻ thì người khác, ở một không gian và thời gian khác, đã dùng tới và bỏ lại sau lưng. Nên đừng buồn khi anh nhắc đến một sự thật đã cũ như rừng già Trường Sơn xanh thẳm. Rừng của đất trời và rừng của anh. Và đất trời đêm nay lắng đọng nghe hơi thở rừng hòa nhập trong tiếng nhạc dịu dàng ngày say.

Đêm đã khuya. Anh trở về với nỗi lòng thinh lặng. Trời đầy sao. Vâ ánh trăng non nằm chênh chêch khiêm tốn ở một góc trời không đủ soi rõ lối vào ngõ hẹp. Sương xuống lạnh, và mầu trăng lạnh. Anh ngược nhìn trời và tìm một vì sao. Sao Thiên Nga. (Tên vì sao này chắc chắn không có trong danh sách của thiên văn học). Vì sao có đôi cánh trăng bay giữa vòm trời đêm xanh ngắt. Hơi gió thổi nhẹ từ đôi cánh Thiên Nga giữa trời khuya khoắc cũng đủ làm anh thấy lạnh. Lạnh và nhớ. Anh kéo cao cỗ áo, đốt thuốc lá và nghe tiếng gót giày mình gõ buồn bã trên lối vắng. Anh thấy nhớ. Nỗi nhớ gần gũi mà xa khoi. Nỗi nhớ tuyệt vời. Và trăng non khuya khoắc cũng im vắng như lòng. *Đêm lạnh mầu trăng khô, lạnh mối sầu viễn xứ. Rượu say không đủ ấm, lòng im vắng như đêm.* Anh không trở về từ một tiệc rượu nào mà từ một chiếc quán giữa vườn cây ngoại ô thành phố. Đã bốn ngày anh không gặp Thiên Nga. Nỗi nhớ chạy trong từng huyết quản anh. Nỗi nhớ len trong hơi thở, vang vọng trong đầu anh tiếng vỗ cánh của Thiên Nga. Anh gọi nhỏ Thiên Nga Thiên Nga.

Căn gác trọ cửa đóng im lìm. Không dám gọi người mở cửa sợ phiền giặc ngủ, anh đu theo mái hiên ngoài leo lên. Tiếng động thật nhẹ cũng đủ

đem vang vọng đêm khuya. Anh nhớ một lần đến thăm Thiên Nga về với chút hồn giận vu vơ, anh đã ngâm oang oang giữa đường đêm *Ôi trời về* *sương đêm xuống lạnh, gõ nhịp tim đau xót chát dam mê.* Đêm nay, đêm sâu như lòng mong đợi. Đợi gi, hẳn người bạn đã biết.

Đêm anh nằm mơ thấy một cánh đồng xanh ngút mắt. Nơi anh đứng là một ngọn đồi thoai thoái đầy hoa đại đủ màu sắc sỡ. Đó là một sớm mai thật đẹp. Nắng rất mới. Nắng trải màu vàng óng ả chạy dài từ sườn đồi qua cánh đồng xanh và tít tắp tới chân trời xa, ở đó những dãy núi nhạt nhòa trong nắng sớm. Có tiếng Thiên Nga gọi anh trên đỉnh đồi. Anh quay lại. Mùa áo vàng Thiên Nga bay bay trước gió. Và những sợi tóc quấn quýt quanh cổ quanh mặt nàng. Anh như ngửi thấy hương tóc nàng quyện trong không khí êm dịu, lặng yên. Anh chạy bay lên đỉnh đồi. Thiên Nga đưa tay chỉ về phía sườn đồi bên kia, cà phê đã nở những chùm bông đầu tiên trắng lốm đốm chen lẫn trong cành lá xanh um thấp là đà sát mặt đất. Lòng anh chợt nở vội một niềm vui. Anh kéo tay Thiên Nga đi xem tưng chùm hoa nhỏ hứa hẹn một mùa xanh vườn hạnh phúc của đời lòng rộn rã thương yêu. Anh mãi miết đi lòn theo từng gốc cà phê, chen chân giữa đám lá xanh say sưa nhìn ngắm những chùm bông đầu tiên và miệng thì huyên thuyên ca hát. Đến lúc mệt sực nhớ quay lại thì Thiên Nga đã biến mất đâu rồi. Chắc là Thiên Nga trốn đâu đó để trêu anh chơi. Anh cất tiếng gọi vang vọng cả núi đồi, nhưng không có tiếng đáp lại. Anh chạy lên đỉnh đồi nhìn quanh quất không thấy bóng Thiên Nga đâu cả. Hay Thiên Nga về nhà. Anh chạy bay xuống chân đồi. Khu vườn vắng. Cánh cửa nhà vẫn đóng im lìm. Tiếng anh gọi vang xa đến cánh đồng xanh và những chú chim ngọt ngào vỗ cánh. Nhà vắng tanh. Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của Thiên Nga còn vắt trên thành ghế trong phòng khách. Anh hốt hoảng. Thất vọng, mệt nhoài. Cỗ anh muốn rướm máu. Anh gọi không còn ra tiếng nữa. Thiên Nga bỏ đi đâu ? Tại sao nàng không cho anh hay ? Nàng đi bằng cách nào ? Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu anh. Anh ôm mặt gục đầu trên bàn với chiếc khăn quàng cổ còn nắm chặt trong tay và anh thiếp đi. Đúng lúc đó anh thức giấc và tim con đập mạnh. Anh nghe rõ tiếng cầu nguyện của người đàn ông nhà kế bên thức giấc vì tiếng gọi trong mơ của anh vang vọng giữa đêm khuya.

Người bạn. Có phải những điều trong giấc mơ và sự thật thường không phù hợp nhau. Như trong mơ ta thiếp đi là lúc ta tỉnh giấc trong trường hợp kẽ trên. Tôi không tin như vậy đâu, người bạn. Còn nhớ trong một tờ thư người bạn nhỏ viết : «... Trời mưa thi chắc là ông hay buồn lắm nỉ ». Bây giờ, trời không mưa nhưng tôi vẫn buồn. Nỗi buồn dịu vời, dàn trải bằng hoàng khắp không gian chìm lắng này, bạn à. Và đừng nghĩ đó là một cái cớ, người bạn.

Phải nói là những tiếng động ấy âm vang trong tâm hồn anh từ thuở nào và không biết đến bao giờ sẽ ngừng nghỉ. Những hình ảnh cũng nhòa lẫn pha trộn trong đầu anh. Núi rừng. Tiếng loài ve sầu đã chết mục từ những năm tháng cũ vẫn còn âm vang theo từng bước đi của thời gian. Đứng nhìn ngắm lại một quá khứ, dù buồn thảm hay vui tươi lòng anh cũng thấy ngậm ngùi khôn tả. Đứng nói gì đến một quá khứ êm đềm thơ ấu. Và một bức tranh sống động thần tiên vẽ ra ở tương lai. Dù bây giờ anh muốn thay đổi một chút gì cho đời sống của riêng anh. Thay, để bắt gặp một cái gì êm đềm xưa cũ. Đổi, để thấy rõ mình hơn một chút, để tìm một chút bình yên trong tâm hồn. Thay đổi một nơi chốn hay một thói quen một cách cố ý cũng là một sự bực mình. Nhưng mà phải vậy. Đứng nói chi đến chuyện tâm cảm, phải không Thiên Nga.

Đêm ở quán rừng cây anh đã thấy đôi cánh trắng của vì sao Thiên Nga lấp lánh sau những cành lá âm u tối tối.

Dù ở không gian và thời gian nào, anh cũng sẽ băng hoàng xao động trong tâm hồn vì một tiếng động nhỏ bất ngờ từ em-thân-yêu. Tiếng động đã nhập vào anh từ muôn đời muôn kiếp nào rồi.

*Dường như bên ốc bên thềm
Tiếng Kiều đồng vọng bóng xiêm mơ màng
Bởi lòng ghi tạc đá vàng
Tưởng nàng nên lại thấy nàng về đây*

Sương lạnh và đêm tối chẳng đáng kể gì đâu, người bạn.

PHẠM ĐÌNH THỐNG



sẽ khởi đăng từ số 80

ANH CHI YÊU DẤU

- *Truyện dài viết nắn nót nhất của ĐINHTIẾNLUYỆN, tác giả MỘT LOÀI CHIM BÉ NHỎ.*
- *Truyện dài mà nhà xuất bản NGUYỄNĐÌNHHƯƠNG « sẽ in » từ thuở thai nghén.*

TÌNH YÊU TUYỆT VỜI



PHƯƠNG THÚY

Chàng rất dịu dàng, người yêu của tôi. Anh chàng thư sinh nho nhã, chỉ nặng hơn tôi mười hai ký nhưng cao hơn tôi gần một cái đầu nếu hai đứa đi chân không và nếu tôi không ăn gian mà nhón gót.

Bạn bè tôi, một lô con gái xinh như mộng, học giỏi và rất « thời trang nhạc tuyển », thường nhỏ to với tôi rằng: « Bồ oi, chàng thế nào có hai người yêu nhau bằng nhau đâu. Một là nàng hơn chàng yêu chàng và ngược lại ». Tôi đã gật gù, gật gù vì ngày xưa, tình yêu là vết thương đau vẫn còn êm ái buốt. « Mai sau, hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu nhá ! Thà là như vậy ». Sau hai chữ « Thà là... » nghe xót xa đến thế. Nếu chàng may không nghe tim mình rung động nữa thì cũng đành thôi. « Tôi cũng đành thôi ».

Và chàng của tôi yêu tôi từ ngón chân lên đến sợi lông mày. Nguyên rất thích bàn chân tôi. Đúng là tình yêu làm mù quáng. Mỗi lần gặp gỡ là tôi như Nữ Thánh ban cho con chiên ân sủng được quí hôn chân. Chàng của tôi tóc bồng đèn mướt, thích hót cao mà tôi cứ bắt đẽ hơi dài một tí. Anh chàng cắn nhẫn hoài vì mỗi lần muốn đi hót tóc phải xin phép: « Thưa em đi hót tóc nhé ! » Tôi râu rի nhìn cái đầu hót như linh, sao thiên hạ tra đẽ tóc dài mà anh của em lại thích hót « cua », không « uống ép sấy gội nhuộm chải bới hấp tẩy nĩ sẹc ? »

Chàng đưa tôi đi xem phim « The casino », một phim nói về sòng bạc, thi thảm :

— Anh không bao giờ đánh bạc nghe em ! Mất hết nhân cách, bán vợ, bán con.

Và chàng còn không hút thuốc lá. Nên đôi môi đỏ như son, nên hàm răng trắng, nên tôi thương.

Chàng hơn tôi một buổi và học chung lớp. Chàng giỏi về thực tập và lối giỏi thuộc bài. Chàng dạy tôi thực tập nhưng tôi làm sao dạy chàng thuộc bài khi mà chàng rất ghét từ chương ? Học suốt một năm trời mà tôi chẳng biết cách nào để đốt cho đỏ ngọn đèn gang trên bàn thực tập, chỉ chờ bạn bè đốt sẵn rồi xài. Eo ơi, lỡ ngon lửa bùng lên đốt ngon chân mày, liếm lẩn da mặt thi sao ! Anh chàng cười ngạo tôi hoài vì tôi ngờ ngần vụng về trước một cái máy lợ, sợ hãi trước một cái gì cháy nóng.

Trái lại tôi rất giỏi đóng vai phụ tá, lăng xăng kiểm đò nghè, phát biểu sáng kiến, và dĩ nhiên, những sáng kiến khiến chàng phải phục lăn trong

những lần chàng vác đồ đến nhà tôi để sửa chiếc Honda dame năm ~~và~~ của tôi. Chàng của tôi mê máy móc, mê nhiếp ảnh, và... không có khiếu văn chương.

Mê máy móc, tôi tra lăm, cho chàng tha hồ sửa cassette, sửa xe, sửa viết máy cho tôi. Mê nhiếp ảnh tôi càng đồng ý hơn. Tôi tha hồ làm người mẫu, sung sướng nhìn bàn tay chàng nâng niu chiếc máy ảnh, chỉ cho tôi công dụng từng bộ phận nhỏ, giảng giải cho tôi sự tối tân của chiếc máy ảnh chàng xài. Và tha hồ cho chàng dắt tôi rảo mòi cảng ở khu chợ trời để ngắm máy ảnh, để rồi rõ cuộc tôi vội vã: « Em ưa chiếc máy khỏi canh ánh sáng, khỏi canh khoảng cách, nhìn vào máy là chụp liền, khoẻ, khỏi lo rắc rối, không đẹp super nhưng chắc ăn ». Chàng liền xịu mặt, chán nản cho cái bộ óc đàn bà của tôi.

Chàng không có khiếu văn chương. Chàng chỉ mê đọc sách khoa học kỹ thuật mà thôi. Chàng chết dí trước những cuốn nghệ thuật nhiếp ảnh, những cuốn họa đồ máy móc, nhưng tôi nhét vào mắt chàng cuốn Love story không nồi vài trang. Viết thư tình, chàng trịnh trọng, và đã có lần chàng bảo tôi rằng: « Anh rất thích đọc thư, nhưng có chuyện gì thi em nói với anh cũng được. Đề thi giờ mà học bài ». Nghe thế, tôi đã tự hứa sẽ không thèm viết cho anh chàng một lá thư nào nữa cả, trừ phi hai đứa ở xa nhau.

Nhưng tâm hồn chàng, giọng nói và ngôn ngữ chàng là vạn bài thơ trữ tình nhất tôi thích được nghe. Chúng tôi sống cuộc tình như thơ như mộng dù chúng tôi không viết nổi một bài thơ.

Chàng tế nhị, dịu dàng và bất thiệp. Tôi cười vui suốt ngày ở bên chàng, bất ngờ vì mỗi câu chuyện đùa, mỗi lời nói khéo. Ông anh chàng nói khéo làm sao. Hạnh phúc vô cùng, những lần chúng tôi và bạn bè chung nhóm xúm lại tán dóc, chàng tỏ ra thật vui tính, duyên dáng và dễ thương. Tôi ngập thở vì nỗi hạnh phúc hiền hòa êm đềm ấy. Tôi hâm mộ vì chàng trước bạn bè.

Bên cạnh chàng, là yên tâm và tin tưởng. Yên tâm mình được bảo bọc trọn vẹn, yên tâm mình được thủy chung suốt đời. Tin tưởng, giao trọn mọi điều không ngần ngại. Dù vẫn thỉnh thoảng ghen hờn vờ vì con đường chàng đi bộ về học có lăm các cô nữ sinh xinh xắn tan học cùng giờ. Thỉnh thoảng ghen hờn vì đôi mắt chàng hiền quá, vì mũi chàng cao, vì môi chàng tươi đỏ và làn da hồng hào ánh nắng cùng dáng cao thanh tú, cử chỉ lịch sự, làm bao cô thương yêu dẽ rởi nhớ người đến mời chàng đi chơi, đi xem. Nhưng chàng mãi mãi: chỉ yêu tôi. Chàng đã thề rất cảm động và tôi đã suýt khóc.

Làm sao tôi không thương chàng được? Chàng vẫn giành « Anh yêu em trăm lần hơn em yêu anh cơ. Gi anh cũng cho em hơn hết, nhưng điều này thi em phải nhường ». Tôi sung sướng mà nhường, hân hoan mà nhường, nhưng tôi hiểu rằng « Chúng tôi thương nhau bằng nhau ». Và, yêu nhau là nhìn nhau, và rồi, cùng nhìn về một hướng.

PHƯƠNG THỦY

VÕ TÂN KHANH



như
Ơn
phước
thánh

buổi sáng hôm nào người chợt đến thăm tôi
cây cỏ ngoài vườn nghiêng nghiêng cành
đọng nước

chim muỗng chưa kịp móm mồi
còn chao cánh đùa trong nắng mượt

tôi nhắm mắt nhận vô vàn ơn phước
lòng bao la hơn cả vô thường
và mơ ước cũng chín muồi trong ngực
thở cho đời trăm đợt nắng rưng rưng

người cúi xuống đời tôi bé nhỏ
chất lượng nào nghe ngọt ở đầu môi
và giọng hát thiên đường tôi đã ngỡ
một phút bay lên mây từng trời

từng ngón thánh trên từng vùng ô nhục
vuốt ve giùm tôi-nỗi-phụ-phàng
đầu có chết cũng nghe vừa nguyện ước
lời phù hoa gửi lại chút đa đoan

mai có đến khu vườn buổi sớm
xin người lay thức dậy giấc tôi
và đầu có trăm ngàn cơn bão loạn
cũng xin tay người che chở cho đời

buổi sáng hôm nào người chợt đến thăm tôi
hạnh phúc bỗng nở đầy trong mắt
tôi ngu ngơ như kẻ lỡ quên đời
và miệng hát nghêu ngao lời dị hoặc

như định mệnh của đời-tôi-bất-trắc
người-Ơn-cao xin đắp đời chan hòa
tôi đã trưởng từng con huyền hoặc
đặt dù tôi về tận cõi bao la

VÕ TÂN KHANH



NGUYỄN TUẤN ANH

PHAN THỊ BÍCH KHUÈ (Huế)

Muốn bớt ra mồ hôi cháu dùng nén mặc quần áo quá dày, chọn phòng ở thoáng mát, tắm nước ấm. Thoa toàn thân bằng cồn pha long não (Alcool Camphré) sau đó rắc bột :

Amidon	
Sous Nitrate de Bismuth	{
Talc, Oxyde de Zinc	ââ 25

Tanin	1
Alun	1

Nên uống Teinture de Belladone hay Génatropine cùng thuốc vượng tim như Coramine. Thuốc hay nhất là Prantal hay Pro-Banthine. Cần nhất phải chụp hình phổi xem có bị lao không.

THỦY VI (Thủ Đức)

1— Rất ít thiểu nôn ở tuổi dậy thì có đường kính đều dặn. Cháu thử dùng Hémagène Tailleur hay Méliomène vào những ngày dự đoán là có kinh (chu kỳ trung bình là 28 ngày) sẽ có kết quả tốt.

2— Ở tuổi 16 mà chỉ nặng 36kg là gầy quá đấy ! Nên uống dầu cá viên (Moruton) hay Lyson B12. Đừng quên ăn thịt, cá, trứng, sữa.

3— Em cháu nên uống thêm thuốc vôi (Calcigénol Vitaminé) cho cao hơn.

TRẦN ĐÌNH BÁ (Tân Định)

Hai lá thư trước của cháu có lẽ mải vui nên đã phiêu bạt giang hồ rồi chứ không phải cháu cố ý lòi đi đâu cháu à ! Tất cả những chứng hồi hộp, lo sợ vô cớ, mặc cảm hèn kém, từ chi run rẩy, hay mệt, nói không ra lời đều là hậu quả của thói xấu lâu ngày và tai hại đó. Chính nó là thủ phạm đáng trừng trị của sự suy nhược vừa thể xác vừa tinh thần. Cháu rán tập trung ý chí dứt bỏ ngay chuyện đó nếu không sẽ quái muộn cho tương lai. Sách báo đúng đắn, phim ảnh có ý nghĩa. Thể thao, thể dục lành mạnh, bạn bè tốt là những liều tiên được cho bệnh cháu. Nên dùng thêm : Camphophyline, Supervit, Tranquanil, và Strychnal Bi Fort (chích). Chúc cháu mau um được sự thảnh thoai của tâm hồn.

CONG TẮNG TÔN NỮ TUYẾT HƯƠNG (Vũng Tau)

Viêm cuống họng kinh niên thường lam ta khan tiếng. Cháu nên ngâm kẹo Solutricine hay Bacitracine, uống Propiocine và Prilon, xúc miệng bằng Septyl và nhỏ mũi Biphédrine Huileuse cháu sẽ khỏi bệnh.

NGUYỄN VĂN LỘC (Cà Mau)

Bệnh chay mũi lỗ tai của cháu rất có thể tái phát. Tốt hơn hết là cháu nên đến 1 BS chuyên khoa Tai Mũi Họng khám xét cho kỹ và nên chụp hình xương Mastoïde. Tạm nhỏ Tif-

mycine Goutte Auriculaire và uống Pyréthane cho khỏi nhức.

HÒA

Cháu dùng PH₂₂ để rửa và nên uống thêm TT Mycine trong 05 ngày sẽ hết mụn.

HOÀNG (Quảng Tin)

Khi bị bệnh nặng (thương hàn, sưng phổi v.v...) quá lâu da thịt sẽ leo dì, các dây thần kinh cũng yếu. Lâu dần nhờ tắm bồ, luyện tập các bắp thịt và thần kinh sẽ dần dần phục hồi. Cháu nên uống Vitaminéals, Myoviton, hay Lyson B12 và chích Strychnal B1 Fort. Hàng ngày nên để ra nửa giờ để xoa nắn các bắp thịt 2 chân. Nhớ bơi lội và chạy nhảy luôn. Kết quả tốt sẽ tới không ngờ.

TRẦN KIM HỒNG (Bình Phú)

1) Chân rãg sâu, làm độc nên có mủ. Cháu hãy mua Septyl hòa với nước ấm để súc miệng hàng ngày (3 lần/1 ngày). Phải uống thêm trụ sinh như Auréomycine hay Cotracyn và thuốc vôi Calcigénol.

2) Khi đọc sách mà phải cúi sát mặt xuống thì đúng là cận thị rồi còn gì mà thắc mắc nữa. Hãy mau mau đến BS nhãn khoa để đo số kính. Càng để lâu càng có hại.

MẠNH HÙNG (Tuy Hòa)

Khi cháu trả lời cháu trong số này chắc chắn kỳ thi đã qua rồi và cháu tin tưởng là cháu đã « danh chiếm bảng vàng ».

Sự mất ngủ, thao thức, lo âu của cháu chỉ là hậu quả tất nhiên của sự làm việc quá độ, của 1 sự suy nhược thể xác và của tinh trạng thần kinh bị ám ảnh bởi những ham muốn tầm

thường. Hãy dùng Camphophyline, Tigrinan, Biotone và Épanal 5 (mỗi tối uống 1 viên vào lúc 10 giờ). Đừng quên chú trọng tới vấn đề dinh dưỡng : Sữa, trứng, thịt, cá. Nhớ cũ cà phê, thuốc lá, rượu (la de).

MỘT ĐỘC GIẢ Ở Saigon

Ăn mồ khó tiêu, da mặt vàng, nồng tròng mắt và nước tiểu cũng vàng thì đúng là đau gan rồi đấy. Cháu phải kiêng trứng, đồ xào nấu. Uống Sulfarlem, Cholagol và chích Lobamine sẽ bớt.

HOÀI THƯƠNG

Hãy mua ngay Aseptol để rửa vệ sinh hàng ngày. Sau khi rửa bôi Pommade au Nestosyl. Phải uống thêm trụ sinh Cotracyn hay Albamycin G.U. và Delta Cortril.

DUNG (Saigon)

1— Muốn gầy bớt thì phải bớt ăn, nhất là uống. Kiêng đồ mồ, ít thịt, cá nhưng nhiều rau. Đừng nên ăn vặt và cần năng vận động sau khi ăn. Có thể uống thêm Liposine F cho tiêu mồ thừa.

2— Rửa vệ sinh hàng ngày bằng dung dịch Aseptol hòa nước ấm rồi bôi Pommade Au Nestosyl.

3— Tiêu tiện khó cơ thể do vi trùng gây ra, hoặc bởi sạn, bướu hay thịt dư trong đường tiêu, hay rất giản dị chỉ vì sự bài tiết nước tiểu quá yếu kém. Một chút Théobromine hay dăm ống Vitasiphon (thuốc lợi tiểu) đồng thời với thuốc trụ sinh Albamycin G.U. (diệt trùng) sẽ làm cháu dễ chịu ngay. Nếu không bớt phải đi coi BS.



TRONG MÙA ĐÔNG BUỒN • THIỀN LÝ

TRỜI TRỎ LẠNH TỪ MỘT NGÀY EM THẤY CÔ ĐƠN
về bùa vây khắp phía. Mùa đông vẫn là một điệp khúc
của kỷ niệm và lời hát của một tình khúc hoài hoài làm
ray rức trái tim. Thế mà đã tròn hai năm rồi, thời gian
vẫn lặng lẽ đi như kim đồng hồ chạy. Có bao nhiêu
ngắn kéo dẽ em xếp đầy kỷ niệm lên đó hở? Và hình
như vẫn còn trống vắng ở một góc nào đó trong tim. Cho
những ngày trời hiu hắt thế này em nghe hồn se sắt, có
những ngón tay buồn nồng nàn từng quyền vở mà tâm
trí tận đâu đâu. Oi! có phải muôn đời vẫn chỉ là nghìn
trùng xa cách, mà thân quen bao lâu nay không đủ để
em có can đảm nhìn thẳng vào thực tế...? Âm vang của
lời nói còn phảng phất trong trí tưởng vẫn là những âm
diệu êm đềm dịu ngọt. Cho em nhắm hờ đôi mắt lại mà
tưởng chừng mình đang chơi voi trên một khoảng không
ngặt ngào hương thiên lý... Rồi thôi, không còn lại gì
ngoài những phiến buồn phiến cứ kéo nhau về mãi, mà
đến bây giờ là một tháp băng giá trong tim. Em có khe
khắt dẽ quay lưng không hở? Chắc là không, vì nước
mắt đã quá mặn môi đắng miệng, chứ thi chỉ còn lại
một chút dư hương đủ để nhớ buồn trong những ngày

trời trở lạnh mà thôi. « Ta quen nhau mùa đông, ta yêu
nhau mùa đông, dẽ rồi tình tàn theo mùa đông... người về
lặng lẽ sao danh... » Không đành thì cũng phải cắn môi
mà bước đi hay là trốn chạy cũng thế cả... Bao ngày rồi,
vắng xa trong ý nghĩ nồng nàn thương mến, em chỉ còn
biết một cách rất mơ hồ là trái đắng đang tan trong
miệng. Viên kẹo ngọt ngào ngày nào người đã cho em
chứ tan loãng theo những giòng nư c mắt hết rồi, chỉ
còn lại một chất men cay làm em băng hoàng ngọt ngán.
Chỉ buồn là tại sao lại tan đi quá sớm quá nhanh. Buổi
chiều nào bước chân lang thang đến giàn thiên lý, rồi
chợt té tái xót xa mà quay gót thật nhanh, em đã bỏ lại
từ những giờ phút đó tất cả thương yêu mà hai năm qua
chắc chiu gìn giữ. Như mây trời như sương khói chóng
tan, còn lại gì bây giờ trong lòng cô bé học trò này hở?
Có phải còn lại những thứ hạng thật buồn trong lớp học
mà ở ngôi vị cao em phải nhường lại cho bạn bè chăm
chỉ và không mơ mộng như em... Thôi nhé, trả lại tất
cả cho dĩ vắng, đừng hối tiếc hay phàn nàn. Em đã thua
cuộc rồi, và bến bờ yêu thương thì vẫn còn ngút ngàn
xa. Em có ngờ đâu cuối con đường mơ mộng của hai
năm qua, người đã dẫn dắt em đến cuối con đường là
một cánh đồng vào mùa đông hiu quanh, mênh mang
một màu xám ngắt buồn phiền, em một mình trong đó
với những cơn gió chiều rét mướt làn da. Người ở đâu
hở? Em khóc với từng sợi tơ trời trên không và những
ngọn cỏ chờ vơ trên cánh đồng. Bởi vì chúng nó là
những cảm thông thân thiết... Và biết đâu em bây giờ là
một « loài cỏ muộn phiền bên đá » hay một sợi tơ trời
cô đơn lơ lửng trên không?... Còn người đang đứng ở
một khoảng trời xanh nào đó.. Có nhầm mắt lại hình
dung ra một loài cỏ mùa đông không? Em bây giờ với
tâm hồn mùa đông lạnh giá, âm thầm như phiến rong
rêu... không một chút trách hờn gì người cả... vì mùa
đông rồi sẽ tàn, mùa xuân sẽ đến và nắng hạ sẽ chan
hòa khắp nơi. Phải không hối người? Cũng như chuyện
của hômqua-hôm-nay sẽ rơi vào quên lãng và nếu như
người còn hoài tưởng đến một màu áo trắng hay một màu
xanh thiên lý thì lúc bấy giờ chỉ « còn lại âm thầm một
thoáng hương ».

THIỀN LÝ

mùa đông ở một nơi sắp về

ngày đợi chia tròn một chuyến xe
đã nghe hia quanh chốn tôi về
có trăm bóng cũ tan thành sóng
reo bên hồn những lá vân vê
mây trắng trời thay áo cuối năm
khi về chấn chiếu lạnh nơi nǎm
một chút mưa xanh bờ mắt gởi
cũng trồ ngàn bông nhớ đầm đầm
cũng đủ suốt mùa đau tiếng thở
đông tàn tùng hạt rụng trong tim.
BÙI THÝ THU HÀ

đi dưới mưa thu

Một mình đi dưới mưa thu
Mới hay người đã khuất mù bến sông
Tha o! lá rụng mờ màng
Mưa o! người cố quên trong một
người

tình đã mù sương

Gió qua trảng lạnh bồng người
Trảng thu phai một cánh trời trầm
Này em tình đã mù sương
Mộng chia trong cõi thiên đường phai
chứa

BÙI HỮU MIÊN

sau cùng

mùa đông sẽ qua như tờ lá mỏng
ngày tháng bay giờ yên ngủ trong mây
con sáo nhỏ hát bài chi tuyệt vọng
ra cỏ cây nào một giấc tàn phai

mùa đông mù sương giăng đầy thành
phố
sao không ai về gọi nắng bay xa
người bạn thăm thì đôi lời hỏi ngọt
hay đã quên rồi ngày trọn tuổi ta?

sao không theo mây qua nhà lầu cao
rồi vắng tay chào cho trọn đời nhau
người sẽ ra đi còn gì tiếc nuối
mình ta trở về ôm nỗi sầu đau

sao không gọi ta về chia kỷ niệm
để còn chút gì chuyên chở bơ vơ
(ngày tháng cũ không dung thành quý
hiếm
vì lúc người về, quay mặt làm ngo)
TÔN NỮ THU DUNG

ngồi mơ ở p.t.

muốn trở thành một con chim nhỏ
bay về trời mộng tưởng hôm qua
ngàn năm lặng lẽ đời cây cổ
mà nhớ thương hoài đến xót xa

thêm mong

ngắt cảnh bồng lồng nhớ đến em
chiều bay cuồng lá rót quanh thêm
em ơi mộng hải về sương khói
buộc mãi tình sầu đến bao đêm

khúc xa từ đá bạc

anh trở về hàng cây bên phố nhớ
một mùa đổi lá rất lang thang
tay nắm chừng nghe hò thu vỡ
dừng có lila nhau chiếc lá vàng

bài huệ ly

đốt tan sợi thuốc chiều mơ xinh
một khu trời vắng tịch mây dùa
cháy ngựa anh dừng ngang phuong
bích
mới hay tình vừa xót xa đưa

chưa bay lối lá

chiều hôm vang bước ai về
chưa bay lối lá tóc thề chưa thơm



thì cần chi vội, nghe không Liêu?
em ở cùng ta đến hạ tuần
em nghe 'không, nghe không, nghe
không?
hoa vườn ta trắng xóa nghìn bông
tặng em một nhánh nhiều thương nhớ
em ở lại đây suốt nguyệt rằm
em nghe chia, nghe chia, nghe chia
mà sao em vẫn mịt mờ xa?
NGUYỄN NHẬT ÁNH

mưa, hạnh nguyên

Mưa ngoài hiên nhỏ đậu thura
Mưa hôm qua tat uất bờ sân không
Mưa đêm nay bỗng lạnh lung
Mưa run ngọt cổ, mưa trùng tiếp mưa
Tôi về tiếng gió xa thura
Tiếng mưa đặc, tiếng ai hò mênh mang
Mưa trên mái lá, mưa trong
Mưa thiên cổ bồng nỗi lòng nhân gian
Mưa làm trời đất bàng hoàng
Mẩn trán trận phủ non ngàn sao, mưa?
PHẠM PHÚ PHÚC

vô vọng

đời trao ta chút mộng
mắc trên cành cây khô
em về qua có nhớ
xin gọi tên hững hờ

ăn năn

ta một đời cỏ mục
xin trao người môi hôi
nghe mưa từ vạn nứa
rót vào tim nỗi buồn

ngu ngo'

giòng sông chiều nước cuồn
em thả áo qua cầu
anh bên này đứng ngồi
— đợi em từ bao lâu?
TRẦM THỦY DU



CỦA TIỆM BÁN TỪ CÂY KIM ĐẾN CHIẾC PHI THUYỀN

không có thứ giả

Nhân ngày sinh nhật của vị hôn thê. Sơn mang biếu nàng một chiếc hộp nhỏ. Nàng mở hộp ra và reo lên mừng rỡ.

— Trời ơi, một sợi dây chuyền nạm hột soàn.

Rồi quay sang vị hôn phu, nàng trách yêu :

— Anh tiêu hoang quá ! Giá anh cho em cái máy truyền hình cỡ nhỏ để em đặt đầu giường có phải là đỡ tốn kém không ?

Sơn đáp ngay :

— Anh hiểu em thích TV lắm, nhưng tiếc một điều là TV không có thứ giả em à.

nhất thế giới

— Tàu ngầm chạy nhanh và sâu nhất thế giới là chiếc Skipjack dài 76 thước 81, nặng 2900 tấn. Nó đã được chạy thử vào tháng 03 năm 1959 với vận tốc vượt 40 hải lý và lặn sâu 300 thước.

— Tàu ngầm lặn sâu nhất thế giới là chiếc tàu Mỹ Patrick Henry đã đạt được kỷ lục lặn trong 66 ngày

— Hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới là hạm đội Nga, Kramit Flot gần hơn 500 chiếc.

— Đoàn tàu lớn nhất thế giới là đoàn Halifax Slow 306 di chuyển vào tháng 07 năm 1944 ở Đại Tây Dương gồm 167 chiếc thuyền, tổng cộng 1.056.413 tấn và bao phủ 67 cây số vuông mặt biển.

— Bãi mìn xưa nhất thế giới là những bãi mìn kim khí nhồi thuốc nổ của Hải quân Hoàng gia Nga sử dụng ở vùng Kranstadt trong chiến trận Crimée năm 1854.

— Bãi mìn rộng nhất thế giới là bãi mìn của Hải quân Hoàng gia Anh đặt dọc dề ngàn xứ Tô Cách Lan với Ai Nhĩ Lan với 92.536 trái mìn.

nước mưa có sinh tố B12

Nhận thấy nước mưa làm rau ở ngoài vườn mọc mau hơn nước suối một nhà thảo-mộc-học Mỹ ở trường

Đại học Saint Louis thuộc tiểu bang Missouri đã đề ý « nghiên cứu » coi mẫn rằng. Kết quả, ông được biết nước mưa có chứa nhiều sinh tố B12.

Sinh tố B12 có đặc tính chống độc hại và trị các chứng bệnh thiếu máu. Nước mưa từ trên trời đổ xuống để làm cây cỏ, hoa lá, đất cát hồi sinh tươi tốt mà bằng mấy mươi thế kỷ nay mới được nhà bác học Mỹ khám phá.

Xin mách mi ly, qui vị nào có bệnh cần sinh tố B12 cứ việc việc hứng nước mưa mà uống, càng đỡ tốn tiền thuốc lại chẳng được bệnh tật (cam đoan khỏi liền tù tì).

VY TY LY (cóp)

thành công

— Sự thành công ở trên đời do tay những người năng động sớm.

J.DULLES

— Muốn thành công trên đường đời thì phải làm lại một mình, tự giáo dục mình trước đã.

LEBON

— Một cách hay nhất để thành công trong đời là khởi sự làm những gì mình thường khuyên kẻ khác.

ABRAHAM LINCOLN

— Bí quyết thành công trên đời là lo riêng một việc cho thật chu đáo và trăm nghìn việc khác vừa đủ thôi.

HUGH WALPOLE

— Thành vì quả quyết. Bởi vì ngại ngùng (thành u quả quyết, bại u do dự).

NGẠN NGỮ

TUY NHIÊN :

Thành công không phải là điều quan trọng. Quan trọng là nỗ lực.

JOUFFROY

HIỀN THÝ HỌA MỸ (ghi)



VÀI KỸ THUẬT NHỎ
VIẾT BÀI ĐĂNG BÁO (*)

3 – khi chấm phết và xuống hàng

Thường ngắt câu là ngắt ý để chuyển sang một đoạn khác, hay là tiếp ý của đoạn trên nhưng muốn nhấn mạnh phần sau, người viết xuống hàng. Chấm, phết, xuống hàng theo nghĩa văn phạm nói khác và văn chương nó khác. Chữ nghĩa xài càng ngày càng « tối tàn » nên chấm, phết và xuống hàng cũng phải « tối tàn » theo, các nhà văn, vì « nhiệm vụ » (nghe mà ghê) nên đã sáng tác không ngừng chữ nghĩa và chấm phết. Dĩ nhiên ở đây không phải nói tới chuyện bắt bẻ nhau, nhưng nếu bạn mới cầm bút, KV khuyên bạn nên đi từ đầu, nghĩa là chấm, phết và xuống hàng một cách rất cẩn thận, mạch lạc. Viết xuôi một câu văn trong sáng, dễ hiểu rồi sau ta hãy « chẽ » chữ và « lăng xê » các kiểu dấu chấm dấu phẩy hay xuống hàng.

Vậy khi bạn cần sửa phết thành chấm cho rõ ràng, cho thợ xếp chữ nhận ra ý bạn, ngoài việc sửa lại thông thường, bạn nhớ gạch thêm hai lần ở dưới chữ đầu bạn viết hoa để được lưu ý xếp chữ CAP (Capital). Thêm nữa, nếu muốn xuống hàng ở đoạn nào, bạn làm một cái mở ngoặc gãy góc, mà toán đại số gọi là dấu ngoặc lớn.

(*) Xem từ Tuổi Ngọc số 76

CHẠP PHÔ ĐẬT nhặt BAO

TỜ BÁO QUYẾT TRANH ĐẤU ĐẤU NỤ CƯƠI CUỐI CÙNG

MADE IN JAPAN 1972

KIẾN EM VĂN BỎ TÒA SOẠN GIANG HỒ BIỆT TÍCH BÁO CHÍ BÁO ĐỘNG, K.V. PHỞ RÂU

Theo 1 nguồn tin thông thạo
đảng tin cậy thì tuần qua tại
Pháp hoạt động báo chí đã
biết liệt vì nghiệp đoàn ký
giả đã định công tử 2 đèn
24 giờ để đòi tăng lương.
Nghiệp đoàn chủ báo Pháp
đã linh quynh lên. Trước
đó các ký giả.. giả của CP
NB cũng đã mần một phát
định công... giả áp lực chủ
nhóm KV tăng lương. KV
nhiều ta có trong quyết không
chia tăng lương cho các ký
giả.. giả này, viết cáo la lè

Ý CỦA KIẾN

Một người đại diện
Arpô-lô 17 sẽ bỏ trại đắt
giang hồ trên cung trăng vào
ngày 6-12 sắp tới. Trung
Tâm Không Gian NASA của
nước Mỹ giàu có tự dung
nay ra ý kiến mời học sinh
đại diện các nước tối n裸
Mỹ chơi và quan sát cuộc
phóng hỏa tiễn này. 76 học
sinh của 74 quốc gia được
mời bỏ học đi & một tuần
đang x, chắc sẽ học dù bầy
sàng khôn x. Bao chí VN.
đã loan tin tức này nhưng

hồng biết có cậu học sinh
nào sẽ may mắn được chọn
đi. Đã sát nút ngày ăn định
rồi. Hàng chục ngàn cậu từ
15 tới 17 tuổi đang hồi hộp
và thèm sờ tay vào cái đuôi
A-pô-lô 17 khi phóng lên
xem nó có nóng không.
Nhưng chắc chắn không đến
lượt mình đâu. Chúng tôi
đã nghị gởi hữu trách, nếu
lần sau có trường hợp khó
tương tự, hãy yêu cầu
CPNB, Kiến Vàng sẽ đảm
trách việc ghi danh và thi
cử rất là xóm trò cho quí
vị coi.



HISROSHIMA.— Một chú
bé 11 tuổi đã thắt cổ tự tử
để phản đối mẹ cậu đã dấn
chí cậu đi ăn tiệm mà không
cho cậu đi theo.
LỜI BÀN: Người Nhật
vốn khinh thường cái chết,
TUỔI NGỌC

Số 82

38 (PNL) Hôm nay, 30
tháng 11, tòa soạn Tuổi
Ngọc đang sửa soạn cho số
Giáng Sinh 100 trang. Đây
là một trong những số báo
đặc biệt trong năm. Bià in
đặc biệt với đợt bià Xuân
Hồng Tuổi Ngọc, ở mặt nhà
in khác có chuyên viên lọc
màu trứ danh của Việt Nam
TN Giáng Sinh được coi
là một tặng phẩm mùa đông.
đánh cho tuồi yêu thương.
Nếu bạn muốn đóng góp bài
võ cho số đặc biệt này hãy
gửi gấp về đê thư ký tòa
soạn kịp sắp xếp.

Trên đây là những lời
tiết lộ của đặc phái viên
TN mà chúng tôi ghi được.

TA LÀM TA XÃI THÚ HƠN

Quá nhàn chán vì tùng
được nghe quảng cáo sự
hiệu nghiệm của các loại bột
giặt, 7 cô nữ sinh người
Anh vừa làm một phát thí
nghiệm xong. Họ trận chung
huile de ricin, carbone ;
glucose, sữa vv... Và mǎu
nhệm they, vải vóc, quần
áo lấm cà phê, hay mồ, hoặc
bám đầy bụi đường dã trót
thành trắng toát, có thể nói
ta horrendous. ta horrendous

DUNG SĨ
KIÊN NẤU
truyền dài
định tiến luyện

RAO VÓ VĂN

● Những món hàng sau
đây sẽ được đem bán đấu
giá bằng tham hờ :

- Máy nóng, xe hư, đỗng
hồ cù, đèn cháy bóng, radio
bè...

Các máy sẽ được bán đấu
giá tại cửa tiệm chạp phô
lúc 1 giờ sáng ngày 11-17.
Mẫu đơn và thè thức đấu
thầu sẽ được thông báo vào
12 giờ khuya 30.12.1972.

**TIN THỂ THAO: 25 LỰC SĨ KIẾN
ĐEN BỎ MẠNG TRÊN TÔ CHE**

TÙ-BÚP-PHÈ (31-11) Áp
dụng chiến dịch « Khô đê
phụng sư... thần minh » Ty
Hoạt Động Thành niên tờ
chức môn thi bơi dành cho
các thành niên kiêm đèn tuỗi
tử « biết tha mồi » trở lên.
Được biết tại Tú Búp Phè
vào lúc 10g sáng 31-11
cuộc thi bơi diễn ra thật
kinh hoàng nhưng không
kém phần hào hứng tại song
Tôche và phía bắc Tú-búp-
Phè. Thành phần tham dự :
Gồm khoảng 25 thanh niên
hào hùng kiển đòn tham dự
dưới sự kiểm soát chặt chẽ,

HIP-PI PHẦN ĐỔI AI ?

Anh thợ hớt tóc chẳng?

SINGAPORE 15-11 (AP)
Roh Tze Jim 19t công nhân
hang tàu Sembawang của
chính phủ bị ngưng việc một
ngày vì anh đẽ tóc dài.
Chiều hôm đó anh liền đi
cạo trọc đầu. Nhưng khi anh
trở lại sở thì lại bị cho nghỉ
việc tiếp tục, vì Ban Quản
Trị cho rằng anh đã có hành
động chổng đẽi. Úc quâ,
anh Jim liền hô hào bạn bè
anh nghỉ việc, chổng - đẽi
thực sự những hành động của
ban Quản Trị, Anh Jim phản
buя rằng, hành động đẽ tóc
dài hay cạo trọc của anh có
chỗng đẽi là chổng đẽi anh
đã bị bắt trả thù.

LUẬT GIANG HỒ

ATICANTA (My) : Trong
cuộc hội chợ cuối tuần qua
tại tiểu bang Virginia, một
nhà chổi tạo đã cho triễn
lãm một loại khí giới đặc
biệt ráp vào các tivi để tránh
các tay trộm đêm hôm ưa
choi trò bê của người vê
nhà mình. Loại khí giới này
được coi là kỵ nhau kỵ cắp
một cách hữu hiệu, nhưng
mang ra triễn lâm chảng.
Nhưng bị bao lâu thì chính nó
lại bị ăn trộm mất. Nhà chế
tạo chỉ còn biết quay trở vê
và thè sẽ chế ra một thứ ác ôn
hơn và cũng thè sẽ không dài
giì mà mang ra triễn lâm nữa

TIN GIỮ CHỐI
Kiến Em đã trở về mái
nhà xưa. Đón đọc hồi ký
của chàng sẽ đăng vào
số tới.

nên tự soi gương

Một ông muốn lấy vợ. Biết nó ông đi qua trước một tấm áp phích có đề chữ :

« Đây là văn phòng se duyên theo lối Mỹ, các bạn hãy tự chọn lấy ».

Ông ta trả tiền vào cửa rồi mở cửa bước vào văn phòng có hai cửa khác. Trên một cửa ông ta đọc thấy « trẻ đẹp » và cửa kia « dung tuổi ».

Ông ta vui vẻ chọn cái cửa số một, đẩy cửa bước vào trong một buồng khác có hai cửa, mang các biển đề chữ : « làm bếp khéo » và « chèn mảng ».

Ông ta chọn và đẩy cái cửa thứ nhất và lại gặp hai cửa khác nữa trên có ghi : « cửa hời môn lớn » và « không có cửa hời môn ».

Ông ta lầm bầm : « không chần chờ gì cả và » ông ta đẩy cái cửa thứ nhất để vào trong một căn buồng nhưng ông ta chỉ thấy có cái gương ở trên có ghi :

« Nhiều tham vọng quá ! đã đến lúc bạn nên tự soi gương mà coi lại chính mình đi ».

quảng cáo hay

Trước một tiệm khiêu vũ ở Las Vegas có một cái bảng như sau : « Giản nhả của chúng tôi chơi rất nồng nhiệt nên ban giám đốc không chịu trách nhiệm nếu...răng vàng của quý ngài tan trong miệng ».

hữu lý

Chị Năm tâm sự với chị Tám :

— Chị ạ ! em ghét cay ghét đắng bạn chủ nhà cho nên em cũng phải mua một căn nhà để làm chủ, vì chỉ có cách đó minh mới khỏi có chủ nhà.

HOÀNG LAN

thùng rỗng kêu to

Có một chàng thư sinh nọ học đốt nhưng làm phách thì không ai bằng. Thấy hai câu thơ : « Minh nguyệt sơn đầu kiều. Hoàng cầu ngoa hoa tâm ». Chàng liền bảo : Tại sao lại trăng sáng kêu trên đầu núi và con chó vàng lại nằm trong lòng hoa. Thế là chàng làm một phát chè cười tác giả hai câu thơ ấy và múa bút « sửa sai » : « Minh nguyệt sơn đầu chiếu, Hoàng cầu ngoa hoa ám » (Trăng sáng chiếu trên đầu núi, Chó vàng nằm dưới bóng hoa).

Ngờ đâu, sau có người giỏi giang hơn bảo chàng ta : Minh nguyệt đây không phải là trăng sáng mà là tên của một con chim, hoàng cầu ở đây cũng không có nghĩa là chó vàng mà lại là tên của một loài sâu. Tức là : Chim minh nguyệt kêu trên đầu núi. Sâu hoàng cầu nằm trong lòng hoa. Chàng thư sinh tự phụ, ngạo mạn kia bèn lo tim thay học thêm và không dám huênh hoang tự đắc nữa.

khám đường kiều thụy điện

Thụy Điện là một quốc gia có những nhà lao rất lạ. Từ nhân « được » giam trong những xà lim, được giao cho chia khóa riêng và lại được di chuyển tự do ở các nơi như : câu lạc bộ, thư viện, hồ tắm... Ở tù như thế thi thần tiên quá.

DIỆU VŨ (còn)

thật thù

Sau khi xử, vì không có bằng cớ gì là anh nọ đã ăn cắp chiếc đồng hồ. Quan tòa : Trước khi được tha anh có điều gì muốn nói. Bị cáo : Thưa... có một điều ! Bây giờ tôi có quyền xài chiếc đồng hồ đó chứ ?

XUÂN LOAN

thi hút thuốc

Vào năm 1965, những tay vô địch hút thuốc nước Pháp vừa dự định sẽ mở một cuộc thi hút xì gà để đoạt kỷ lục.

Gồm 3 giải thưởng cho 3 bộ môn :

1) Hút lâu : làm sao cho thuốc (xì gà) càng lâu hết chưng nào càng tốt chưng ấy.

2) Nhả khói : Hút phải nhả ra những vòng tròn thật tròn (không méo chữ) và thật nhiều.

3) Tàn thuốc : Làm cách nào hút hết thuốc mà tàn vẫn dính như khi nguyên điếu mà không rơi xuống đất.

Ai thắng sẽ được lãnh một món quà : 7.000 điếu xì gà làm tại Cu Ba.

bưu thiếp

Ngành du lịch đã giúp kỹ nghệ làm bưu thiếp phát triển ngoạn mục.

Trong vụ hè qua, Ba Lê dẫn đầu số lượng bán ra hàng ngày 110.000 tấm bưu thiếp. Hai tỉnh Nice và Lourdes đứng hạng nhì và ba theo thứ tự 95.000 và 80.000 tấm.

Tổng cộng mỗi năm có tới 800 triệu tấm được bán ra trên toàn đất Pháp. Hình tháp Eiffel được bán chạy nhất.

HOÀNG LAN

suy nghĩ

Trên xe lửa đang chạy một bà khách rời chỗ ngồi, di dạo dài theo các toa khác, khi trở lại thi quên hẵng chỗ mình ngồi, tìm hành lý không ra.

Thấy người soát vé đi đến, bà ta phân trần, ông này hỏi :

— Bà còn nhớ điểm đặc biệt nào chung quanh chỗ bà ngồi không ?

Bà khách suy nghĩ thật lâu rồi nói :

— Ở cửa sổ nhìn ra tôi nhớ có một bầy bò.

— !!!

thiểu số

Một ký giả hỏi một bệnh nhân thần kinh :

— Tại sao anh phải ở vào nhà thương điện ?

— Tại vì người ta nói tôi điên, còn tôi thì nói tôi không, nhưng người ta là đa số, còn tôi là thiểu số.

kỳ phùng địch thủ

Trong nhà hàng một ông khách khó tính gọi anh bồi :

— Anh nói chiên cho tôi hai cái trứng đừng chín lắm, tròng trắng vừa chín, tròng đỏ vừa vừa. Ít mỡ thôi. Chảo đừng để nóng quá. Bỏ hơi ít muối, đừng bỏ tiêu vì tôi không chịu được tiêu. Tất cả đều trong một cái đĩa đừng lớn quá. Kia sao anh không gọi đi ?

— Dạ, tôi còn đợi ông cho biết con gà mái ấy để hai cái trứng ấy ở cánh hay ở mỏ ?

ĐỜN CÒ

tai nạn xe hơi đầu tiên

Tai nạn xe ô tô đầu tiên trên thế giới xảy ra đúng vào ngày 29-7-1834 tại Praisley gần Glasgow thuộc Tò Cách Lan (Anh quốc). Nguyên do cái xe kiều Russel chạy băng hơ nước bị bể một bánh xe, làm xe lộn tung phèo và nổ nồi súp de...

Chính tai nạn này làm kim hâm bước đầu ngành kỹ nghệ xe hơi Anh Quốc.

UYÊN UƠNG



sợi
tóc
dài

ĐÃ LẠC MẮT NHAU

Bàn ăn đã được sắp dọn sẵn, chỉ chờ mấy đứa em đi chơi về nữa là vào bàn. Sau đó, trở về lại Nha Trang trên chuyến xe mà người chú luôn luôn phỏng với tốc lực tối đa.

Trong khi chờ đợi, Sa đón một bản nhạc vui. *Chiều vàng* của Nguyễn Văn Khánh. Leo lên chiếc giường nệm ở một góc nhà, thấy cần thiết một sự thoái mái. Phòng ăn hẹp. Mấy cánh cửa sổ nhỏ được đóng kín ngăn cái lạnh bên ngoài đột nhập vào trong. Đà Lạt năm nay lạnh hơn năm nào. Nói với Sa :

- Kiếm một bài nào thật buồn đánh coi chơi.
- Tại sao lại một bài buồn ?
- Tự nhiên ưa vậy. Đừng hỏi tại sao. Chơi bài gì buồn nhất.
- Hồi hôm chị mới nói là chị rất vui vẻ khi lên đây.
- Hồi hôm khác bây giờ khác chứ. Cái đã qua luôn luôn không phải là cái bây giờ. Đàn đi. Nói nhiều nghe không vô đâu.
- Hôm nay chủ nhật phải không ?

— Ủ.

Dựa người vào tường nhà. Nhắm mắt, thả trôi mình trong những chán nản vừa thấy. Hy vọng ở đó lại tìm gặp một sự bình yên. Những dây đàn buông lơi từng âm thanh nhỏ. Nhẹ. Buồn. Buồn áo não. Sombre Dimanche. Tên nhỏ chỉ đánh vừa đủ cho người yêu cầu nghe. Dưới nhà bếp vang lên tiếng cười nói ồn ào. Nhưng nơi đây chừng như sự ồn ào ấy được gạt bỏ, quên biến. Bóng tối nhập nhòa trên đôi mắt khép hờ. Hình dung đến người bạn ở bên kia con đường. Trong một cư xá sinh viên, gần ngôi nhà thờ nhỏ. Cách nhau một con đường nhưng cách nhau ngàn vạn dặm.

Người bạn có những kiêu hãnh lớn trong cách tiếp nhận tình thân ở kẻ khác minh. Người bạn vẽ một vòng tròn cho riêng mình và muốn thấy mọi sự chiều lụy. Người bạn quên rằng vòng tròn ấy cũng là giới hạn để ngăn chặn những thương yêu chân thật có thể诞生. Vòng tròn ấy cũng là hàng rào để phân đôi thế giới cô đơn của nàng và những người khác.

Buổi sáng nay chắc người bạn đứng ở ban công thả mắt nhìn cây lá xanh ở con dốc lên nhà thờ. Buồn và nhớ đến gia đình vừa phải rời xa ra đi vì sự học. Chắc người bạn cũng nhớ đến biển đến những bạn bè thân thiết hay xa cách. Người bạn cũng biết bên kia con đường cũng có một người của tình xưa vừa lên đây và sẽ trở về với biển. Biết. Nhưng có gì hơn không ? có gì trong những tình cảm gần như đã cạn tàu ráo máng bởi một lý do nào đó không thật gì cả.

Dĩ nhiên là không ai hiểu nổi vì lý do nào có một con đường nhỏ ngăn cách mà không người nào vượt qua được để đến cùng nhau. Như ngày xưa. Như năm kia. Khi biển lên với núi là một mừng vui đến té lệ. Khi núi về với biển là một cảm xúc không thể đong lường. Böyle giờ thì đã khác. Chỉ có sự lạnh lẽo ở tiết trời đột nhập cùng một lúc vào tâm hồn của hai kẻ gần như vẫn nhớ đến nhau, nhưng không cách nào xích lại gần nhau được nữa.

Những nốt nhạc lơi lơi, rời rã. Rồi im bặt. Hết rồi một nhạc khúc. Người em cũng thả hồn vào cõi thịnh không của tưởng nhớ nào đó. Bàn tay dịu nhẹ trên sáu dây ấm nồng qua khúc *Chuyện Tình*, cho đến lúc âm thanh chập chờn bùng bởi một bài hành quân hăng hái.

Mở choàng đôi mắt, cau mày với đứa em đang cười riết cợt :

— « Chuyền mạch » dở quá.

— Chị đang mơ tưởng đến gì ? muốn kéo chị về đời sống thực này, vì không ai có thể vui vẻ với những ảo tưởng của họ đâu.

— Nói như tiêu thuyết.

— Đời là những trang tiêu thuyết lâm ly !

Mấy tên nhóc khác mở cửa vào ào ào. Đem theo tiếng cười, những khuôn mặt vui và cả những cơn gió lạnh chỉ chờ cơ hội là tuôn vào nhà làm rét buốt những tâm hồn cô đơn.

Rời khỏi giường với ý nghĩ phải hòa nhập vào những nỗi vui của

kẻ khác. Phải quên người bạn ở bên kia con đường nhỏ. Chắc gì giờ này cô bé còn đứng ở ban công để nhớ đến những gì thuộc về biển. Chắc gì còn bé không vùi quên tất cả trong một giấc ngủ trưa ám áp dưới chăn nệm dày cộm. Chúng như cô ta làm con mèo nhỏ lạc giữa một đống rơm không lồ. Ở đây, tất cả quây quanh bàn ăn...

Hạnh phúc như những bông hồng nở rộ trong bình cắm đặt ở bàn ngoài phòng khách. Người chú, người cô, những đứa con. Nữ cười, tiếng nói, chen lấn, tranh nhau. Hạnh phúc tràn trề. Hạnh phúc lai láng hơn mưa.

Trong cái vòng tròn quanh chiếc bàn ăn bằng gỗ bóng nước được phủ lên tấm khăn nhung màu nâu. Chỉ mỗi kẻ ngậm càm tiếng cười. Hai ba giọt lệ chênh choáng làm mờ đôi mắt. Nhưng không ai khóc vì yên vui của những người thân yêu. Nhưng không ai có quyền buôn rầu trên hạnh phúc của kẻ khác. Buổi ăn rồi chấm dứt. Những đứa con được dặn dò khuyên bảo trước giờ phút sắp giã biệt nhau. Giữa người cha và người mẹ, giữa người cha và những đứa con.

Kiếm một chiếc giường và một tấm chăn, vùi mình trong bóng tối ám nồng ấy tìm một giấc ngủ dễ quên. Đỗ yên. Nhưng giấc ngủ chập chờn giữa muôn mê đi và giữa sự sáng suốt tinh tảo khi nghĩ đến nỗi lẻ loi của đời mình. Cho đến khi ánh sáng làm lóa mắt bởi một bàn tay nào nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên.

— Đau hả? dậy chơi đi.

— Hoa!

— Làm gì lạnh lẽo quá vậy?

— Nghỉ một tí trước khi về. Chị mới đến?

— Ủ.

Còn người bạn. Còn người bạn ở đâu không nghe có tiếng nói?

— Ra ngoài nhà chơi.

Cánh cửa ngăn đôi phòng khách và phòng ngủ bật mở. Người bạn ngồi đó. Bốn mắt nhìn nhau. Một giây. Bốn mắt rời nhau. Thiếu một nụ cười, thiếu câu chào hỏi. Như ở mỗi khuôn mặt là một tầng đá bất động. Thú đá tro lạnh, phẳng lì quanh những viên núi trên đường đèo nối Nha Trang với Đà Lạt. Ngồi bên nhau nhưng không nhìn thấy nhau. Im lặng nặng nề đáp xuống từng mặt người đăm chiêu khó chịu.

Kim đồng hồ quay những vòng chậm rãi, giờ ra đi cũng phải đến. Khi chia tay, người bạn chyện hỏi.

— Hoa Violette ở Nha Trang đã nở chưa?

— Chưa. Chưa thấy một hoa nào nở.

Người bạn cười buôn:

— Vì bồ đố.

A, tại sao vậy chứ. Tại sao không vì người bạn, tại sao không vì đất trời? Nhớ bức thư nhỏ viết trước đây một tháng. «Bạn có muốn cùng «tui» chờ mấy cái búp Violette nở không?» Hoa xin từ Đà Lạt đem về Nha Trang tròng. Hoa chưa nở một cánh nào thì tình thân giữa hai kẻ vẫn thân

nhau thoát đã gần như tàn tạ. Hoa chưa nở một búp nào thì mỗi người đã mỗi nơi mà những gấp gối không đem lại một chút tình xưa nào hết.

Cả gia đình tiễn đưa người chú. Tay vẫy tay hẹn một ngày trở lại gần gũi. Người bạn lần giữa đám đông, nhỏ bé, tội nghiệp, hình ảnh chợt dung làm nao núng lòng. Trên xe jeep còn lại ba kẻ theo đuôi ba ý nghĩ. Ở người chú chắc phải là những công việc cần hoàn tất trong ngày mai khi trở về lại sở. Ở người em, chắc phải là mối lo âu, băn khoăn về những ngày sắp trôi qua & quản trường. Sẽ ra sao những ngày trở nên là lính, giữa khi tay còn mềm mại bên giấy viết học trò, trên những dây đàn trầm ấm? Tâm hồn còn ngơ ngác trước mọi diễn biến của cuộc đời. Từ xưa đến nay, đời sống không bao giờ vượt qua khỏi những giới hạn gia đình mà mọi khó khăn nào nếu có thì đã có mẹ hay cha giải quyết định liệu.

Ở kẻ cuối cùng còn quanh quần trong câu hỏi của người bạn. Hoa Violette đã nở chưa? vì bồ đố. Có thật là vì người trồng hoa không đủ tinh để hiều hoa không? Hoa đã không nở là vì ai? Có người đã nói vì kẻ trồng hoa đó. Thật không? Vì mình. Kẻ tưốm hoa chỉ để gởi tình vào hoa. Kẻ xin hoa với ước muốn trồng và mong hoa nở để cho hoa, vì trong hoa là tình thâm sâu không lời nào nói lên hết được. Nhưng hoa đã không nở và tình cũng đã cắn khô trong đôi mắt nhìn một đôi mắt. Chỉ thấy chút chì khinh khi hờn oán. Chỉ thấy chút chì ghét bỏ dứng dung. Thốt nhiên nghĩ đến «nàng» bé nhỏ đứng giữa sân nhà bên những kẻ lạ xa đang vui trong cái vui ly biệt vì biết ngày đoàn tụ không xa. Đôi mắt xinh đẹp ấy. Tâm hồn mỏng manh nhạy cảm ấy, hẳn phải bùi ngùi nhớ đến chuyện nhà và thân mình đang lẻ loi ở thành phố chỉ đáng sống nếu có hai người hay một gia đình. Còn không, thì hẳn phải là một bi kịch lặng lẽ diễn ra trong thành không nǎo nè của những ngày Đà Lạt mưa và lạnh, Đà Lạt mù sương và những tiếng thông reo siết trên những ngọn đồi chập chùng lẩn dưới mây, gió.

Xe chạy vụn vút từ đỉnh đồi này sang đỉnh đồi khác. Mùa xanh trùng điệp nối tiếp nhau. Và không lời nào thốt lên giữa ba kẻ lữ hành ngoài tiếng gió.

Viết trong tâm tưởng một cái thư cho người bạn. Bằng những ý nghĩ chắp nối và tình thương đột ngột dâng đầy trong trái tim.

«Đã bao nhiêu lần tôi định viết cho bạn một cái thư. Nói để bạn hiểu tôi và giữa chúng ta có một sự thông cảm. Bởi vì rằng từ xưa đến giờ, luôn luôn moi xích mích của chúng ta đều không bắt đầu từ một lý do xác đáng nào hết. Điều từ những hiểu lầm khó chịu, hay vì một lý do nào khác nữa tôi cũng không thể giải thích bạn hay.

Cái ý nghĩ khi phải phân bày lòng mình cho một người khác hiểu, để họ đến với mình bằng một khuôn mặt khác hẳn sự lạnh lùng, kiêu ngạo. Thật là một mỏi và cũng thật là đáng ghét nếu làm hành động ấy. Bởi vì nếu bạn có tự ái thì người khác cũng có tự ái. Bạn giống tôi nhiều điểm. Mà nhất là điểm này nên chúng ta cứ đụng chạm nhau hoài đến độ tưởng rằng tình chúng ta quá khác biệt nhau.

Bạn hãy xích lại gần tôi một tí. Như tôi đã dẹp bỏ được tất cả đề viết cho bạn những lời này. Hãy nghe tôi nói. Vì ngoài lần này ra chắc tôi sẽ không bao giờ có thể viết lại một lần nào nữa hết. Nếu bạn biết, thi sự oán ghét bạn, chỉ vừa chìm đi trong phút giây qua ở tôi (khi thấy bạn đứng lè loi giữa sân nhà, và tôi không cách nào không thương bạn được). Điều ấy cho bạn hiểu rằng không có gì đáng kiêu hakah quá về những cái mình có. Bởi vì thường người được cái này thì lại thiếu một cái khác. Bằng chứng là bạn được tất cả nhưng chỉ trừ hạnh phúc. Vậy thi bạn thấy không, bạn đừng vẽ vời bạn bằng những nét tuyệt mỹ để ngăn chia bạn và những thân tình nào khác. Tôi biết bạn là kẻ cô đơn. Đôi khi bạn cũng cần có tôi nhưng bạn không nói điều ấy. Bạn làm mọi cách để chứng tỏ rằng không có tôi cũng như ai (?) nhưng bạn hiểu là trong cùng sâu tâm tư bạn thiếu thốn một điều gì. Tôi không là cái gì cả. Nhưng tôi đã là kẻ chia sót buồn vui với đời bạn nhiều nhất, hơn tất cả những người bạn khác. Chính tôi cũng cần có bạn, nhưng cũng như bạn, tôi làm mọi cách để nghĩ rằng và cho bạn biết rằng không có bạn tôi cũng như ai (?)

Cho đến một lúc nào lòng minh không chịu đựng được những kiêu căng đau đớn và ngu đần ấy. Chính chúng ta tự tàn phá minh bằng những hành động làm lẩn nhau. Chính chúng ta đã đẩy nhau ra xa nhau hơn bao giờ hết. Bạn có một bộ mặt lạnh lùng khenh ghét. Tôi cũng phải đáp lại cho bằng bởi những nét giá băng gỗ đá. Gần như là hai kẻ thù gờm nhau trong một cuộc đua. Góm chura. Đã có thời hạn là người bạn bé nhỏ mà tôi yêu mến. Đã có thời tôi là người bạn thân thiết để bạn tin cậy. Nhưng bây giờ thì quá ngán ngoa.

Bạn. Tại sao minh không nói tất cả những gì minh không bằng lòng về nhau cho nghe để đi đến một cảm thông tuyệt đối? Tại sao tinh thần được xây dựng trong năm sáu năm trời phút chốc tan thành đồ nát. Tôi tự hỏi, nhưng không thể trả lời, vì không thể nói một câu giản dị như bạn — Hoa không nở, vì bồ đó. Tôi không thể nói vì bạn. Vì như thế thì tôi và bạn lại rơi vào một cuộc chiến khác nữa rồi, nhưng vậy thì tại cái gì? cái gì không tên, không bóng dáng đã đẩy bạn về một phía, đã đẩy tôi về một phía đã để lạc mất nhau vì những nguyên nhân mơ hồ quá đỗi... »

Xe bất ngờ đứng sụng lại bên bờ một vực sâu. Cái chết qua trong gang tất giữa lúc hai chiếc tranh nhau trên một đường đèo hẹp. Người cháu buông lời phàn nàn. Đứa em tái mặt. Mộng tan thành thuật, khi đến biển rồi còn có thể viết những gì đã nghĩ để gởi cho người bạn không? Tờ giấy trắng, giòng mực xanh, chừng như chập chờn xa tăm tay với trong ý nghĩ quá mệt mỏi khi phải hàn gắn lại một cái gì. Cuối cùng, chắc chúng ta sẽ không còn tìm lại được gì như ngày xưa. Biết làm sao bạn. Khi trong bốn hướng đời đã có lần lỡ để lạc mất nhau.

SƠI TÓC DÀI

TRONG RỪNG MƠ HIU QUẠNH



NGUYỄN
THÚY ÁI

Tôi vừa khép cửa phòng vừa nghĩ, giờ này có lẽ Khôi đã hết học. Thế là tôi đi chân không để giữ sự yên tĩnh cho con bé và phải nhón chân lên vì nền gạch lạnh quá. Ngang qua phòng nhìn vào khung cửa vẫn mở như thường lệ, sau rèm cửa mờ màng, chiếc đèn ngủ để trên bàn học, Khôi thẫn thờ ngồi hai tay ôm đầu, mắt đăm đăm vào khoảng ánh sáng rõ nhất của chiếc đèn. Cũng là lối ngồi quen thuộc của Khôi sau giờ học mà hôm nay lại khiến tôi xúc động lạ thường. Tôi muốn vào ôm Khôi, dù đầu Khôi vào vai. Và như thế Khôi sẽ được khóc ngon lành, khóc được khi buồn cũng là một hạnh phúc, ai đó đã bảo như thế, nhưng tôi không dám nhìn Khôi khóc. Sao thế, có điều gì đã đem những sợi khói luộn vào mắt Văn Khôi thân yêu của tôi. Mẹ ơi, có phải bên mỗi cuộc đời có một bóng hình? Tôi tựa vào balcon và nhìn những ngôi sao — những ngôi sao đi về bằng những ngón chân thừa. Tôi thì thầm như thế nhưng chẳng có ai ghé vào giấc mộng cả. Sao tôi lại có thể vừa buồn vừa sung sướng trong những lúc một mình ngồi nhìn sao khuya. Nhìn sao như thế, thật lâu, tôi nhận ra mỗi vì sao có một sắc màu riêng. Có khi thì con tim tôi chợt sét se bởi một vì sao đồi ngồi. Vâng, thì một sự xa lìa nào cũng đáng đau buồn cả. Và dưới ánh sáng mờ mờ của sao tôi thấy được bầu trời xanh thẳm và trong tất cả những cái gì với với cách xa đó tôi lại nghĩ đến khuôn-mặt-hóng-tối-của-tôi. Có khi thì tưởng tượng ra bầu trời là một đại dương vô cùng, một ngôi sao nằm lẻ loi ở một phía là một con thuyền nhỏ ngoài khơi xa. Làm sao tôi gọi được con thuyền mù xa đó ghé bến, cho nên chúng ta lạc mất nhau? Người ơi, có phải điều đó cũng thuộc về may rủi chăng. Có thể nào Me đoán được những ý nghĩ của tôi đó không. Tôi dõi mắt tim thử đêm nay

Me có đi dạo vườn nhưng đôi mắt tôi không xua sạch được bóng tối. Mà có lẽ là không. Sao Me lại hay đi dạo vườn trong đêm, có phải sự huyền diệu của đêm tối khiến Me gần người đã mất hơn không. Đêm nay không ra vườn, chắc Me đang ở trong phòng và vận toàn đen. Và tôi có thể hình dung ra Me, với vẻ thanh lịch hơi buồn rầu và cái cốt cách lẳng mạn khiến người có vẻ trẻ hơn tuổi. Me là người đàn bà tuyệt vời nhất mà tôi được biết.

Me bảo, Me có thói quen là hay để ý những học sinh có đôi điều giống Me ngày xưa ở vào tuổi đó. Me đã hiểu tôi hơn khi đọc những bài luận văn và những đoạn văn của tôi. Đó là một hôm đi du ngoạn tôi có đem theo, thân thiết như một người bạn thân. Và cũng vì hôm đó Me ngồi lại bên tôi và vì vẻ thân ái tự nhiên của Me nên tôi đưa người đọc. Tôi đỏ mặt ngồi cạnh trong lúc người đọc và mong mỏi cùng lo sợ. Me sẽ phê bình vì tôi coi Me như cái khuôn vàng thước ngọc để tôi đo tôi. Không phải vì tự ti lắm nhưng tôi thấy sự lảng mạn thanh quý của cô giáo mình là một điều cách biệt và quý hiếm.

Văn Khôi thưa hưởng những tâm tính của Me nên chúng tôi thương mến được nhau. Hai đứa thường khoác tay nhau đi trong vườn những lúc gọi là có gió tơ nắng lụa, hay đùa nghịch, tiếng cười vang dội vào bờ thành trong vườn. Có đôi lúc thấy Me ngồi một mình ngoài vườn lâu quá tôi đi tìm và xin phép, nếu Me không cần sự im lặng nữa thì con ngồi với Me, Me nhé. Và người nắm tay kéo tôi ngồi bên. Có khi thì chính Me đến ngồi với tôi, nói chuyện thân mật như bạn.

Nhớ lần đầu tiên Me gọi tôi vào phòng, tôi cui xuống trang trọng rút bỏ dép, khi ngược lên tôi đã ngồi ngang vì màu sắc của căn phòng. Căn phòng có những màu sắc mà tôi đã nhìn thấy đâu đó trong mộng mơ của tôi. Me đưa tôi xem một tập ảnh, trong đó xếp thứ tự theo thời gian những hình ảnh đời Me. Từ một cô bé tóc bím với chiếc nơ to tướng đến thời kỳ thiếu nữ. Me không đẹp lắm nhưng có cái gì hay hay ở Me tạo thành vẻ đẹp đặc biệt. Tôi ngồi coi và Me đứng sau ghế giải thích.

— Sao? Con nói Cương giống Ba nhiều à? Thật ra thi chỉ giống đôi mắt và dáng người. Đôi môi Cương cũng nghiêm như Ba nhưng môi Ba thì kiêu hãnh mà Cương thì khiêm tốn...

Tôi quay lại vì nghe tiếng Khôi mở cửa phòng đến hỏi tôi đứng đây lâu chưa sao khi nãy đi ngang Khôi không hay.

— Tại Khang đi nhẹ, mà ban nãy Khôi có khóc không?

— Không, Khang ạ, mà Khôi thi muốn khóc ghê Khang nãy, sao trong văn thơ nhạc số phận tình yêu thảm quá khiến Khôi có cảm tưởng nhanh loại chua ai hạnh phúc.

Chúng tôi trở về phòng. Khôi chúc:

— Hạ Khang ngủ năm mươi nhẹ, để sáng ra nhớ lại cho vui.

Buổi tối trong phòng khách Me ngồi trên ghế đan những cọng lát thành một chiếc giỏ, chừa xong đã thấy xinh. Hai đứa tôi ngồi dưới sàn nhà. Tôi đọc một quyển truyện cổ tích Anh, thỉnh thoảng phải lật tự điền ra mà tra. Khi ngồi dưới chân Me rọc mấy quyển sách mới mua. Bỗng Me ngừng tay đan, dựa vào thành ghế một lát và nói :

— Nhớ ngày xưa có một lần Me đang ngồi đan thi Ba đến. Me xấu hổ muốn chết vì Me tưởng tượng Me là người đàn bà trong nhà. Mà lúc đó Me còn học trung học.

Giọng nói của Me khiến tôi nghĩ Me không kề cho ai nghe hết, Me kề cho chính Me, để cảm thấy gần với cái bóng của đời Me hơn.

Khôi ngã đầu lên gối Me :

— Me ơi, con sợ con không được hạnh phúc như Me.

Me nói với Khôi giọng dỗ dành :

— Đừng nghĩ vẫn vơ, con. Khi lớn và sớm ý thức ai cũng tưởng mình sẽ cô đơn. Như Me, rồi Me cũng gặp được Ba.

Tôi muốn nói Me là một người hạnh phúc mà. Tôi cũng muốn nói với tôi, cho dù em cô đơn suốt đời thì em cũng chấp nhận và sống đẹp với hoàn cảnh của em. Hồi người, giữa hai cuộc đời đang cách nhau vời vợi có khi nào tâm tưởng chúng ta gặp nhau ?

Buổi sáng trong khi điềm tâm Me bảo việc gì của con bây giờ cũng là dự bị cho một hạnh phúc mai sau. Hạnh phúc sẽ đến, sẽ hồng đường băn khoăn làm gì con. Tôi nghĩ, như Me phải không Me? hạnh phúc đã đến đã đi nhưng Me đã có thời huy hoàng. Con phục Me, Me đã qua được những đón đau không cùng như vậy. Còn con, con chẳng chịu nổi những cơn đau như thế đâu, khi người của đời mình đã xa vắng. Tri ân đã đi về một cõi khác.

Khôi nói với Me : Me ơi, con có một câu hay như thế này : « Chỉ có trái tim mới đáng quý còn trí tuệ và nhan sắc là cái khăn choàng ». Đúng không Me?

Me chỉ cười.

Khôi hỏi tiếp theo :

— Cô phải ngày xưa Ba nhìn thấy cái khăn choàng của Me trước không?

Me hơi lúng túng :

— Con đã hỏi thi Me nói, Ba quý tất cả những gì trong tâm hồn Me nhưng lúc đầu Ba để ý đến cái khăn quàng, đó là điều Me thường trách Ba sau này, Me nói nếu Me không có cái khăn quàng thì...

Tôi nói : Nhưng cái khăn quàng của Me đặc biệt tuyệt vời...

Me quay nhìn đi nơi khác :

— Đừng nói quá thế con.

Trưa đi học về tôi thấy trong phòng khách Me đang tiếp mày trời bạn. Me có nhiều bạn, những người bạn, những người thường đến đây là bạn từ thời con gái của Me. Còn gì bằng những người bạn cũ. Tôi ôm cặp chạy lên cái cầu thang trên bốn mươi bậc và mệt nhoài. Khi mở cửa phòng tôi giật mình vì ban sáng đi học quên tắt đèn, đề nguyên áo dài tôi đi dẹp lại căn phòng ban sáng vội chưa kịp dọn. Trong chiếc ly thủy tinh cầm một cành hoa nước đã voi, tôi thay nước mới rồi đi thay quần áo. Tóc tôi bím lại và thả chảy xuống người. Ngoài cửa sổ nắng vàng tươi. Sao nắng hôm nay nồng thế hở? Có tiếng gõ cửa bằng những cái móng tay.

— Cửa không gài đẩy Me.

Me hé cửa và lách người vào :

— Khôi nói với con mấy giờ về.

— Dạ, chiều tối. Khôi đi chơi với cả lớp.

— Xuống ăn cơm con.

— Cho con không ăn trưa nay.

— Sao thế?

— Con không đòi với lại khi đòi cảm thấy thanh thản ghê Me ơi.

Buổi chiều ngồi thơ thẩn ngoài hiên, cầm những sợi tóc đưa lên môi, lắng nghe những cơn gió chiều lùa trong cây lá. Nắng cuối ngày thoái thóp trên những ngọn cây. Giá tôi có quyền lực gì để giữ những giọt nắng ấy lại. Chao ơi tôi chỉ muốn gọi, một cái tên nào đó mà tôi không biết.

Khôi về kể chuyện đi chơi, niềm vui của một ngày còn sót lại trong mắt và giọng nói của con bé. Me hứa hôm nào sẽ dẫn hai đứa đi chùa.

Tôi nói với Khôi :

— Me cho Khôi đi chùa Hương đấy.

Gần về sáng có cơn mưa nhỏ. Thúc dậy nằm nghe. Không bỏ những bài hát mùa thu. Tôi xúc động và muốn nghe những bài hát mong chờ đó.

Khi đi học con đường và không khí thơm hơi nước tôi cúi đầu đi dưới những tàn cây nước đọng trên lá rơi xuống tóc. Tôi muốn hé lèn, giống mùa thu quá đi thôi. Xách cặp nhảy qua những vũng nước đọng trên đường. Chao ôi tôi có cảm tưởng « nhảy chân chim trên giòng suối cạn ». Tôi mỉm cười vu vơ. Bây giờ nếu gặp người quen chắc tôi sẽ cười tròn lảm. Khi vào trường nhìn hàng cây xanh uốn nước, lá lao xao trong gió sớm. Bây giờ có lẽ tôi đã thân với ngôi trường, đã để ý đến nó nhiều rồi, đã hết thờ ơ. Những hàng cây xanh này, hoài hoài có những chiếc lá úa đỏ thật đẹp, lúc mới vào học ở đây tôi cứ ngỡ là hoa. Đến bây giờ vẫn chưa biết tên cây là gì. Mấy hôm nay cây đang nở hoa, những cánh hoa nhỏ cùng màu với lá nên khó nhận biết. Một hôm đang trong giờ học, một cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm, tôi ngạc nhiên thấy hoa. Đi nhanh vào lớp tôi nói với một nhóc :

— Hôm nay trời giống mùa thu ghê ấy à.

Nhỏ bảo :

— Hôm nay trời lập xuân.

Lạ thật, thời tiết ở đây chạy lộn xộn, con những hôm mùa đông thì tôi lại cảm thấy là mùa xuân và thường bảo « Lưng trời không có bầy chim én. Thành phố đi về cũng đã xuân ». Tôi hỏi lại :

— Có phải trong tiểu thuyết người ta thường cho những cuộc chia ly ở vào mùa Thu không nhỉ?

— Mà sao hôm nay ta lại có người đi xa về mới chết chứ!

Nhỏ bạn cười : Thành ra mùa hội ngộ.

Khi tan học Văn Khôi đón tôi ngoài cổng và hỏi :

— Sao thế? hôm nay ta thấy cả một mùng xuân trong mắt mi.

— Có lẽ tại Khôi thích mùa xuân.

Tôi chỉ thích mùa xuân qua câu « Cỏ non xanh tận chân trời, Cảnh lè tráng điểm một vài bông hoa ». Mùa xuân, phía trước tôi còn nguyên cả một mùa xuân, một năm mới còn nguyên vẹn và một cuộc đời còn nguyên vẹn. Bao giờ thì tôi thật sự sống đời sống của tôi.

Sau bữa ăn, tôi vào phòng khách ngồi ngắm những bông hồng trong bình. Hồi bông hồng trong trọng lai của tôi. Khi hái những cánh hồng này trong tôi đã rỉ máu nhưng tôi yêu những vết sướt đó. Càng ngắm vẻ thắm tươi của những đóa hồng tôi càng nghe mình quạnh que.

Một lát sau thì Me và Khôi vào, Khôi cứ nhắc mãi đến mùa xuân.

— Bộ Khôi mới hay là xuân sắp về sao?

— Không quên nhưng tự nhiên Khôi thấy nó kề Khôi quá.

— Với Khang thì mỗi buổi sáng cũng là một mùa xuân.

Khôi hỏi :

— Thế còn buổi trưa?

— Mùa hạ.

— Buổi chiều?

— Mùa thu.

— Còn buổi tối?

— Mùa huyền diệu. Tôi nói câu này có ý tặng Me. Me yêu đêm tối và yên lặng vì có phải hai thứ đó là của hư vô không Me?

Những lúc rảnh rỗi Khôi thường với tôi dắt nhau đi tìm những con đường vắng, mùa xuân thấp thoáng đâu đó trong màu lá biếc. Nhìn cảnh vật lè loi sao tôi cảm thấy lè loi. Mùa xuân sắp đến của tôi sẽ hoang vu không? Mỗi chân chúng tôi ngồi xuống bờ cỏ bên đường, Khôi nằm trên cỏ, bảo muốn ngủ. Tôi nói nếu Khôi muốn ngủ thì Khang sẽ hát ru cho, biết đâu giấc ngủ trên cỏ này Khôi sẽ thấy được con chim mộng của Khôi.

Khôi đáp, người mơ chẳng bao giờ tìm được con chim mộng.

— Đừng bi quan bé ơi.

Có lẽ Khôi hơi lý tưởng. Còn em, em chỉ cần một chiều cao và một chiều sâu nào đó thôi.

Những sáng thức dậy mở tung cửa sổ, ánh sáng lùa vào cùng hơi lạnh của sương lẫn với hoa bưởi. Cây bưởi sát phòng tôi nở hoa trắng muốt. Tì tay vào cửa sổ nhìn xuống vườn, tôi muốn ra vườn đón những giọt sương, rờ rẫm những giọt sương đọng trên hoa lá. Hay ra đường đi mãi cho đến lúc sương tan, tôi muốn trớp mộng mơ của tôi bằng sương mù khắp nemo. Chỉ ước vậy thôi, đó chỉ là một ý nghĩ, tôi không muốn thấy những ngạc nhiên của người khác. Ước gì thời gian ngừng nơi đây, không gian cứ mặc áo sương mù, có lẽ đời sống sẽ đẹp hơn. Như một đèn trăng nào tôi nói với Khôi: Giá mặt trời cũng dịu dàng như mặt trăng thì con người chắc sẽ hiền hơn.

Khôi chế tôi: Thưa vâng, nhà hiền triết à. Nhưng khi đó ngoài lại mong mặt trời mù mờ như sao.

Tôi gọi Khôi xuống nhà dưới, Me đã dậy từ bao giờ, ngồi bên cửa sổ nhìn dăm đăm ra ngoài.

— Sao hôm nay Me dậy sớm thế ạ?

— Sương xuống lạnh quá Me ngủ không được.

Khôi đi pha cà phê cho Me và đem đến cho tôi một ly sữa, tôi cho vào đó một muỗng cà phê đen, để ngâm cà phê hòa tan, biến màu dần trong sữa. Tôi không thích cà phê lắm chỉ thích mùi chua không ra vị.

Những ngụm sữa ấm áp trong cổ, trời lạnh thật tuyệt vời. Tôi nghĩ lát nữa tôi sẽ không mặc áo len. Có hôm học giờ Me, phòng học trên lầu gió lồng lạnh buốt. Me đến bên bàn tôi hỏi:

— Lạnh thế này sao con không mặc áo len?

Tôi không biết trả lời sao cả. Khi Me quay lên một nhở bạn bên tôi nói: Nó muốn thăm thía cái lạnh đấy cô ơi.

Tôi hỏi, sao biết giỏi thế nhỏ?

— Mắt ta có quang tuyến X mà.

Lúc về nhà tôi mặc áo len, quàng khăn cẩn thận nằm trong chăn nghe nhạc với Khôi.

Buổi chiều hai đứa leo lên một cây mận sát mái nhà, và khám phá ra rêu trên mái đã xanh mướt lại. Cả hai đứa đều thích rêu đến nỗi ở khoảng sân trước nhà có lần Khôi đã lấy đồ rào lại một khoảng để nó hóa rêu rồi. Khôi ra xuôi ve. Khôi ước có một tấm thảm y như vậy. Khi nhìn rêu tôi thường nghĩ đến những êm đềm của một thời xa xưa: « Chàng ruồi ngựa dặm trường mây phủ. Thiếp đạo hài lối cũ rêu in ». Trong những bài thơ cổ Me thích tôi cũng cảm thấy bàng bạc một màu xanh như vậy, trong Xuân Tứ Lũng Tây Hành hay Khuê Oán.

Khi tôi với Khôi đi chợ về, thấy một ông hải quân đang ngồi với Me trong nhà, người lính chạy ra, Khôi thả rót giò đồ, hai người siết tay nhau.

— Bé Khôi của anh mau lớn quá sức, hai cô bé bỗng nhau hay quá. Thế mà trong hình anh nghĩ Khang lớn hơn chứ.

Trông anh có vẻ hay hơn trong hình, nghĩa là « có vẻ con trai » hơn, có lẽ trong hình thấy anh hơi trắng. Buổi tối có tiệc nhỏ ngoài vườn. Đèn mắc trên những cành cây, anh Cường đê nhạc xa bàn tiệc nên nghe dễ chịu. Tôi đê ý đến một chị mặc toàn trắng, tôi cảm thấy thật mến chị, không biết vì tình cảm tự nhiên của tôi hay vì ban nãy anh Cường có nói nhỏ « Bạn thân của anh đấy ». Chị có vẻ vừa trí thức vừa hiền淑. Với khuôn mặt thanh tú, cách phục sức thật giản dị nhưng trông sang trọng, lối nói chuyện của chị thông minh và hay. Khôi nói với tôi:

— Ông anh chúng ta chọn bạn khá đầy chí, không đẹp, chỉ xinh xinh và rất hay.

— Đúng rồi, ta chỉ biết dùng những chữ ấy để tả chị thôi.

Tôi mở mắt nhìn đồng hồ coi giờ rồi vươn vai trên ghế, hồi chiều anh Cường đàm cho tôi nghe và tôi đã thiếp đi trên ghế.

Tôi đi nhanh ra sân, lách mình khỏi cổng, con đường rất vắng, những cột đèn sáng bên hàng cây xanh, chưa bao giờ con đường vắng như vậy, đẹp một cách đơn lẻ như vậy. Tôi nhớ thiết tha bài Thương Tình Ca của Phạm Duy. Tóc bay bay trong gió khuya, chiếc bóng đồ dài. Tôi với tay hái một chiếc lá non và đưa lên môi, cho những mong ước của tôi, những mong ước xanh và hiền hòa.

NGUYỄN THÚY ÁI

ĐÃ PHÁT HÀNH KHẮP NƠI ÁNH ĐẠO VÀNG của VÕ ĐÌNH CƯỜNG

Tác phẩm viết về cuộc đời của đức Phật — Cuốn sách đã làm say mê hàng trăm ngàn độc giả trong một phần tư thế kỷ nay, (sách in lần II), với lối văn kiêm diễm, đầy hình ảnh, màu sắc và nhạc điệu.

sách do nhà AN TIÊM tái bản
nhà ĐỒNG NAI tổng phát hành

dạ khúc vành khuyên



Thắp một ngọn nến hồng đầu tiên cho ngày sinh nhật của em tôi, đưa em gái nhỏ của một thời dĩ vãng nào mịt mù xa tắp còn bảng lảng suốt đời trong ngày tháng phiêu bạt lênh đênh. Hãy thắp lên đi, ánh nến của một đêm nào rực rỡ, người con gái rời xa thời thơ ấu hồn nhiên để tập tành bước chân vào một cuộc đời mới. Bao nhiêu gai góc đang chờ dưới chân son trước khi em hái được đóa hồng vàng ngát hương trong thiên đàng mong tưởng ở một góc trời nào xanh ngát (Bầu trời thì bao giờ cũng xanh vào buổi sáng, cũng như em lúc sắp khởi hành, nhưng hãy coi chừng mùa mưa sẽ làm thành màu vàng úa bất chợt vào buổi chiều và lúc đó, mưa có thể sẽ rơi xuống, từ trời cao lồng lộn và đài mắt một đời với voi của em tôi). Bé yêu dấu, anh nhớ đã đọc trong một quyển sách nào đó, cuộc đời của một người con gái nhỏ, cũng xinh xắn như em, hiền dịu như em và hay dệt những mơ ước trên đỉnh lao xao như em. Người con gái không bao giờ sung sướng vì suốt đời mãi đi tìm một cái gì xa xôi, không có trong đời sống. Và như thế, lênh đênh buồn rầu hoài trong nỗi cô đơn. Em thương quá, anh cũng không hiểu sao về nỗi buồn này giờ, anh vừa ước ao em sống bình thường như những đứa con gái khác trong thị trấn buồn tẻ đó, nhưng đồng thời cũng mong muốn đến điện cuồng em khát xa họ, hãy sống một đời sống khác dù đời sống đó có được dệt bằng chính những giọt nước mắt và tâm hồn thương đau của mình. Chỉ trong cuộc sống ấy em mới thấy bộ mặt của nỗi đau khổ và hạnh phúc tuyệt diệu đến như

thế nào. Mỗi người đều có một con đường (do chính mình lựa chọn) để đưa tới một nơi nào đó hoàn toàn xa lạ, có thể là nước mắt, có thể là nụ cười. Con đường cứ mãi mãi mở ra trước mặt và khép lại sau lưng, vùi chôn dĩ vãng và sửa soạn cho tương lai. Cho đến một ngày nào đó, con đường sẽ dừng lại, và là một vĩnh viễn nằm xuống, không còn là tiếng nhạc tung bừng của đời sống, chỉ là những tiếng vọng thao thức buồn rầu (nhạc khúc của đáy mộ sâu). Anh lại nghĩ đến những điều buồn rầu rồi phải không em? nhưng không hiểu sao anh cứ nghĩ đến nước mắt và sự chết như màu áo em suốt đời chỉ là trắng và đen. Vì đâu anh không có một ý nghĩa vui tươi nào khác, cũng như em, sao em không thích màu nào khác ngoại hai hình ảnh tang tóc đó. Tại sao? đó là câu hỏi cho những người như anh, như em, đã tìm được mình, chết đi mà vẫn sống, khóc mà vẫn cười, lẻ loi giữa đời sống xa dấu tăm.

Thắp một ngọn nến hồng thứ hai cho những người bạn tôi, những người còn sống hay đã chết đang nằm lặng lẽ dưới đáy mộ sâu hay trôi dạt tận phượng trời xa lạ nào cách biệt nhau. Đã xa quá rồi, những đêm lửa trại ngồi bên nhau phải không bạn. Ngồi quây quần bên nhau dưới ánh lửa bập bùng và hát. Trong đêm dàn trải mênh mông, tiếng hát ta hòa lẫn vào gió, tan trong sương rồi biến mất chỉ còn lại điệp khúc hùng vĩ của đất trời. Anh hát, tôi hát, chúng ta cùng hát để ngợi ca tình yêu và sức sống, chúng ta hát và không nhận ra tiếng hát của mình, như không phải là chính ta đã hát mà là tuổi thanh niên đã hát, vang lên thầm sâu vào lòng đất quê hương một đời còn trong tâm tưởng. Nay T, nay L, giờ này ở Paris các anh đang làm gì, lang thang trên những con đường lạnh lẽo hay ngồi cạnh ly cà phê trong quán nhỏ. Ở Paris có mưa phùn như ở Hà Nội không anh? Có cô gái Bắc Ninh dịu dàng lát lín răng đen? Có phố Huế êm đềm cồ kính? Có Đà Lạt núi đã chập chùng mù sương buổi sáng? Có Saigon thành phố về đêm? Ông N, ông H, giờ này dưới lòng đất co cõi đơn lâm không. Hãy nằm im lặng và lắng nghe đời sống dội xuống mộ sâu những tiếng trầm sâu. Đêm có dài hối những người đã nằm xuống một lần và chẳng bao giờ còn có nữa lần thứ hai, như mãi mãi đời sống chỉ còn là bóng tối với những hồn ma lạnh lẽo, như những vành khăn tang chít trên đầu người còn lại, một tưởng nhớ ngậm ngùi rồi thôi, mỗi người rồi cũng có một đời sống khác trong đó người chết chỉ là hình ảnh mờ của quá khứ mà thôi. Có nhiều lúc chợt ước ao được nằm xuống trong yên nghỉ, tận cùng một nơi nào xa lạ chưa một lần tưởng tới trong ngày tháng buồn phiền. Nhưng chưa bao giờ tim được điều ao ước đó, chỉ là chuỗi ngày bình thường trôi qua khắc đời sống không còn là lạc thú khi đã mất những hình ảnh đẹp. Không còn phiến trời xanh trong thiên đường mong tưởng, đời sống tôi thôi đã chết, những xôn xao đã chìm lắng rồi, như một đóa ngọc lan đã tàn, chẳng còn chút âm hưởng của hương thơm ngày cũ.

Thắp ngọn nến hồng thứ ba cho người con gái áo xanh của thời niên thiếu. Xin cảm ơn em, người đã cho tôi nỗi xôn xao lý thú thứ nhất trong cuộc đời. Tôi trước kia gặp em và bây giờ chỉ là rong rêu phiêu bạt. Em xuất hiện và biến mất trong đời tôi nhanh quá, đến tưởng chừng như là chiêm bao. Khi tỉnh dậy vẫn đôi tay trống không hờ hững hiu quạnh, chẳng bóng hình nào, tôi như loài hải âu suốt đời phiêu lảng trên những hải đảo xa xăm, chẳng chịu dừng chân một bến bờ nào, e ngại những vỗ về yêu dấu sẽ làm chồn chồn mỏi cánh. Rồi một ngày chợt nhìn lại thấy mình đã héo tàn khô khan, cằn cỗi mà trước mặt, ôi những bến bờ hình như đã mất, chỉ còn đại dương bao la trước mặt và chim đanh lang thang suốt đời mong tìm lại những bờ bến cũ. Em bây giờ hẳn đã yên phận ở một góc trời với một người xa lạ. Có yêu mây trắng nữa không em. Ngày xưa, em yêu mây như yêu tôi, mây bao phủ thành phố như những người con gái nhẹ nhàng trong tà áo lụa. Em yêu mây đến nỗi, một hôm hào đó, tôi tình cờ bắt gặp tim thấy một cụm mây trong mắt em: Hình như đó là một cụm mây xám. Vâng, một cụm mây xám và cụm mây đó trôi theo tôi suốt đời như một ánh khồng nguôi. Tôi rời em từ đó và mãi mãi vì sợ mây sẽ hóa thành mưa rơi xuống và tôi, ôi sao mềm yếu vô cùng trước những giọt thủy tinh ấy, như giọt buồn ngày tháng phân ly. Ngày đó, tôi gửi lại em cuốn « Một kiếp giang hồ » của Hermann Hesse. Ngày ấy, tôi ước ao vô cùng đời sống lang bạt của Knulp, và em chỉ như Baerbele xinh đẹp kia, một lần gặp gỡ rồi thôi, vĩnh viễn mất nhau trong đời.

Người áo xanh ngày xưa ơi, đã xa quá rồi ngày tháng. Thời gian đã phủ từng lớp rêu mờ trầm lặng. Nhưng bất cứ thành phố nào dừng chân lại một lần, gặp lại một ngôi nhà nhiều hoa, thoảng trong đêm, hương của loài dạ hương nào êm dịu, tôi lại tưởng chừng em đang đứng đâu đó, sau bóng ngọc lan và nhìn tôi, đôi mắt dịu buồn một đời còn tưởng nhớ.

Còn ngọn nến cuối cùng trong đêm dài lặng lẽ, xin thắp cho tôi, thắp cho tâm hồn mệt mỏi buồn phiền. Giang tay nhìn vào những đường chỉ, không một chút gì quen thuộc đối với mình, như tôi là một người xa lạ. Những người thân sao xôi quá. Bỗng thấy sợ như ngày còn bé một mình đi lạc trong rừng vắng, khóc và chờ mẹ đến dỗ. Bây giờ cũng đang đi lạc, nhưng không còn khóc được nữa, tinh cảm đã mang đi cho khắp bốn phương trời và mình còn lại gì ngoài quả tim khô kéo, cằn cỗi. Đời sống mịt mù. Thôi, xin cho tôi đời đời yên nghỉ để còn nghe người hát xin vầy tay chào buồn anh đi...

VÀNH KHUYỀN



thi tinh trên cát

truyện dài DUYÊN ANH

Đợi chiếc Mazda của Phượng và chiếc Floride của ông bác sĩ Mạch ra khỏi cổng trước xe mình, Vinh hỏi tôi :

— Nhị thích đi dạo một vòng Nha Trang buổi sáng ?

Tôi hỏi lại Vinh :

— Ta bắt họ chờ, phở nguội thì sao ?

Vinh cười :

— Họ kiếm bàn cũng mất mười lăm phút. Chủ Mạch không có thể lực ở hiệu phở gà !

Tôi nói :

— Vậy ta nên dạo một vòng.

Vinh cho xe chạy chậm. Hắn dẫn tôi vào trung tâm thành phố : Đường Độc Lập. Con đường huyết mạch của Nha Trang. Kim ngã | đồng hồ ở xe của Vinh đã chỉ số 8. Tám giờ thiếu năm phút. Nhưng phố chính còn ngái ngủ. Cuộc đời thật bình thản nơi đây. Nó giữ nguyên vẹn sự nhàn安然 của người Việt Nam. Tôi yêu vẻ bình thản này, vẻ bình thản chỉ thấy ở những thành phố du lịch.

— Nhị à !

— Gì đó, anh Vinh ?

— Tôi chỉ muốn xin Nhị một nhận xét vô tư.

Tôi tưởng Vinh cần nhận xét vô tư của tôi về ông bác sĩ Mạch, bèn đáp :

— Nếu anh có người yêu, đừng đợi đợi giới thiệu cô ta với chủ anh.

Vinh lắc đầu :

— Về tôi chứ không phải về ông chú lăng tử của tôi.

Tôi đưa tay vuốt tóc đang bị gió thổi tung bay :

— Về anh à ? Mùa hè còn dài, anh Vinh à !

Tôi nhìn Vinh :

— Tuần sau mái tóc của anh sẽ đẹp.

Vinh im lặng để uống một cảm giác ngọt ngào. Tôi nghĩ thế. Chẳng đoán mò đâu. Phượng đã cho tôi biết Vinh « mết » tôi. Khi yêu, hoặc người ta điên cuồng hoặc người ta đần độn. Vinh nói một câu bây giờ tôi mới thấm thía : « Ít nhất, tôi đã lớn vồn trong ý nghĩ của Nhị ». Quả thật, Vinh đã lớn vồn trong ý nghĩ của tôi. Xin lỗi người bạn tốt nhé ! Tôi hứa hết nghĩ xấu về anh, hứa không lý luận lầm cảm. Biển không dạy tôi những điều đó. Biển chỉ mời yêu, gọi mong. Và, với biển, ta nên dịu dàng. Vinh không nói thêm câu nào. Hắn chạy dọc đường Độc Lập. Tôi đầu thành phố, Vinh hỏi :

— Nhị ưng về Sài Gòn hay đi Cam Ranh ?

Tôi nói :

— Thèm ăn phở.

Vinh vòng xe lại và chạy về hiệu phở gà. Ăn điềm tâm xong, chúng tôi đến Club nautique của ông bác sĩ Mạch. Ở đây, chúng tôi ngồi nói chuyện gẫu đợi mặt trời lên cao để đi đảo. Với tôi, đi đảo đúng là đi đầy. Có lẽ, từ mai, tôi phải tìm cách thoát khỏi Phượng, một mình tìm đường lang thang trong thành phố thơ mộng này.

Chương năm

Tôi không muốn nhớ hôm qua, trừ buổi sáng tinh mơ trên bãi biển. Với Hoài. Buổi sáng tinh mơ là đầu ngày như thuở ấu thơ là đầu đời. Đoạn đầu nào cũng kỳ tuyệt. Phần còn lại sẽ chói chang dưới nắng gắt gao. Cuộc chơi ngoài đảo thật tệ nhạt. Càng tệ nhạt khi nghe ông bác sĩ Mạch khoe khoang « dĩ vãng bung biển » của ông và miệt thị đồng nghiệp mình là bọn già áo túi cơm. Tôi đã hứa không bình phẩm ai nữa. Tuổi trẻ nên học tập khoan dung, nên yêu thương để được thương yêu, đừng bao giờ công kích để mang thù hận. Có lẽ, biển đã nói thế. Mà tôi mê mải ngắm khơi sóng, quên nghe. Thôi, dành quyền phán xét nhà « tri thức chửi đồng » cho con nhỏ Phượng. Tôi định sẽ tả cảnh « hải đảo thần tiên » trong nhật ký. Rằng, hải đảo sẽ thần tiên nếu tôi không đến hải đảo. Vì tôi đã đến hải đảo, thành thử, tôi chỉ gặp lon đồ hộp ngoại quốc, rác rưởi, đầu cá, vỏ tôm ướm thối trên khắp bãi quanh hải đảo.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy lo sợ. Biển nhìn rõ nỗi lo sợ của tôi không ? Nỗi lo sợ trong mộng du, noi theo Phượng. Tôi vừa đi xuyên qua trường ngõi biệt thự mùa hè. Can phòng của tôi trên gác. Tôi phải bay và hạ cánh xuống cõi biển của hai đứa tôi, cõi biển chiêm bao vây phủ bằng khói sóng mờ ảo và khói mộng huyền ảo. Tôi đang đứng giữa cõi biển ấy, chờ đợi Hoài. Hãy tưởng tượng một con ốc bơ vơ trên bãi cát vắng chờ đợi một con ốc. Để cùng nhau được sóng cuốn ra biển khơi. Con ốc sẽ chờ đợi rất

lâu. Nó biết kiên nhẫn. Bởi nó không có thời làm tuổi trẻ. Còn tôi, tôi không bị chờ đợi tới mùa cam chín^(*). Hoài đã đến, đã rẽ lối khói mộng bước xuống một cõi biển. Hoài đã đến như chàng nghệ sĩ đã đến vào buổi « Trưa hè năm ấy mùa cam ngọt ». Khác hẳn chàng nghệ sĩ « Nhưng thấy cam xanh lại chối từ », Hoài không chối từ.

Hoài nắm tay tôi :

— Biển sớm có làm em lạnh ?

Tôi khẽ đáp :

— Ở biển không lạnh quá, không nóng quá.

Hoài nói :

— Anh muốn tình yêu ấm, mát như không khí đại dương. Mỗi mài là đoạn đầu, mãi mãi là những tia nắng độ lượng ban mai. Không mưa phũ phàng để phải khóc. Không nóng gắt gao để phải đau.

Tôi chớp mắt. Nỗi lo sợ một mình tan biến. Chúng tôi bước chậm tới chỗ ngồi hôm qua. Tôi lại chia cho Hoài một chiếc dép. Biển sớm nay đẹp hơn biển sớm qua. Vẻ đẹp luôn luôn ở phía trước, ở nơi ta sắp đến. Hai chúng tôi yên lặng chiêm ngưỡng biển, yên lặng nghe bài thuyết giảng của biển. Tâm hồn chúng tôi hòa nhập vào khơi sóng. Chúng tôi yêu nhau cơ hồ khói sóng yêu biển. Bài thuyết giảng chấm dứt tự lúc nào, tôi không hay. Chỉ còn nghe im lặng, một im lặng mơn man một chuyện tình và đưa nó bay bồng ngút trời, tít tắp mù khơi. Mỗi lâu lắm, Hoài mới lên tiếng :

— Nhị, Kiều Nhị...

— Da.

— Anh đã nói cho em nghe về một con đường...

— Vâng, con đường ta không thể đi bằng xe hơi hay bằng chân.

— Em cho phép anh hy vọng ta có thể đi bằng Thạch Kiều được không ?

Hoài mỉm cười. Tôi ngạc nhiên :

— Thạch Kiều ?

Hoài gật đầu :

— Ủ, Thạch Kiều, cầu đá, tức là chiếc xe gắn máy Nhật cũ kỹ của anh, nhãn hiệu Bridgestone.

Tôi cười. Và hỏi :

— Anh muốn chờ em đi ?

Hoài nói :

— Có phải là một đời hỏi ?

Tôi bảo Hoài đốt một điếu thuốc lá. Khói thuốc thơm ngon. Khói thuốc lảng dăng, vẫn vơ quanh hai chúng tôi. Tôi thích nhìn những người

(*) Cam chín lòng em cũng héo hon
Đến nay em đã có chồng con
Tình cờ hôm ấy chàng qua lại
Cam trái mùa rồi hết chất ngon

Hàn Mặc Tử

đàn ông hút thuốc lá. Hoài là một người đàn ông. Khi có ai nói với ta « tôi là người đàn ông », ta phải kính trọng họ và nếu ta yêu họ, ta phải đặt hết niềm tin vào họ. « Tôi là người đàn ông », năm tiếng giản dị, tầm thường nhưng chỉ những ai như Hoài mới biết nói, dám nói với người con gái vừa quen biết. Người đàn ông giống con tàu thiên lý, giống một chiến hạm. Đã nuốt chửng gai đường dài, đã lướt sóng cả đại dương. Và, đã leo lên ngọn ước mơ chót vót của tôi, của đứa con gái trưởng là đắn đo lầm, trưởng là kiêu ngạo nhiều.

- Nhị...
- Dạ.
- Em trả lời anh đi ?
- Yêu không bao giờ là đòi hỏi. Em nghĩ rằng anh nói thế chứ chẳng phải Thạch Kiều của anh nói. Song, để em đòi hỏi anh trước.
- Một đòi hỏi ?
- Nhiều.
- Nói anh nghe !
- Đầu tiên, anh đưa em đi ăn sáng.
- Em không về nhà với bạn ?
- Anh muốn chở em đi mà. Và, tại sao phải về nhỉ ?

Hoài cầm tay tôi, dắt tôi đứng dậy. Chúng tôi lên đường. Sáng nay tôi chiêm ngưỡng biển lâu hơn sáng qua. Có lẽ, bài thuyết giảng của biển đã dài hơn ; Phượng sẽ ngạc nhiên ghê gớm khi gõ cửa phòng tôi. Con nhỏ sẽ tưởng tôi đi qua tường và mắc kẹt trong bức tường. Hoài cho xe nổ máy và chở tôi đi. Chàng dặn dò :

— Em ngồi kiều... đàn ông. Cảnh sát Nha Trang dễ tính, không thời còi phạt đầu. Ngồi và ôm chắc lấy anh vì anh sẽ phóng nhanh. Ta thăm thành phố kỷ niệm của ta.

- Anh phóng vừa vừa thôi.
- Không, thật nhanh. Ta chỉ có một thời làm tuổi trẻ.

Hoài đạp số. Chiếc xe chuyên bánh. Chàng rú ga. Chiếc xe vút chạy trên đường sớm vắng hoe. Tôi vòng hai tay ôm chặt lấy Hoài. Gục mặt vào lưng Hoài, tôi tưởng tượng. Thấy mình đang là công chúa Anne được anh chàng phóng viên Joe Bradley chở bằng xe Vespa tình du trong thành phố La Mã. Hoài nói lớn cỗ át tiếng máy nổ.

- Xe cũ kỹ quá, anh không thể phóng như bay.
- Thể đủ... bay rồi. Bay thêm, bánh xe sẽ long truc.
- Em sợ chết ?
- Số chứ, lúc này ta cần sống, cần sống mãi mãi...

Chiếc Thạch Kiều — tên thật hay — bỏ con đường ven bãi biển rẽ vô thành phố. Tiếng nổ của nó muốn đánh thức thành phố đang thèm ngủ nữa. Tôi muốn cả thành phố thức giấc, mở cửa sổ ngó xuống đường, ngó ra đường. Tôi muốn nói với Nha Trang rằng con đường đưa tôi đến một nơi tôi nhìn rõ sự tuyệt vời nằm giữa trái tim Nha Trang không thể đi

bằng xe hơi, bằng máy bay, bằng chân nhưng có thể đi bằng chiếc Thạch Kiều cũ kỹ của Hoài.

- Nhị...
- Đừng có hét !
- Anh ra Nha Trang bằng chiếc xe này.
- Bị nấm đường mấy lần ?
- Hai.
- Coi chừng sắp năm đường đó, em không đủ sức đẩy giùm xe của anh đâu.

Hoài cười vang. Tôi hỏi :

- Định đưa em đi đâu ?

Hoài đáp :

— Đến đường Phượng Cầu. Anh sửa soạn rẽ bên trái, ôm chặt và nhắm mắt nếu sợ anh biếu diễn « anh hùng xa lộ ».

Tôi thách :

- Cứ biếu diều xem nào.

Nhưng Hoài bớt ga, về số và khẽ đạp phanh. Chiếc xe chậm dần. Hoài rẽ vào đường Phượng Cầu, ngừng lại trước một hiệu ăn không có bảng hiệu. Hoài tắt máy, dục tôi :

- Em xuống trước.

Hoài dựng xe, nắm tay tôi, dắt tôi vô hiệu. Hiệu ăn mới lác đác vài người. Hoài kéo ghế mời tôi ngồi và nói :

- Món này em sẽ thích, nó sẽ làm em nhớ Nha Trang.

- Phở à ?

— Không, hủ tiếu. Hủ tiếu của người Việt Nam, đặc biệt xíu mại địa phương.

Tôi cười. Hoài cười theo :

- Đặc biệt nữa, nó hợp với túi tiền du lịch của anh.

Tôi thử hỏi « món ngon Nha Trang ». Ngon thật. Giả dụ cũng đến hiệu này, ăn hủ tiếu khô xíu mại với Vinh, với Phượng, chắc chắn, chỉ ngon một nửa. Ca dao Việt Nam có mấy câu tuyệt hay : « Cơm tấm ăn với chả rìm, chòng đep vợ đep những nhìn cũng no. Cơm tấm ăn với chả kho, chòng đep vợ đep đã no vì nhìn... » Tôi thì không nhìn Hoài. Bởi lẽ chúng tôi chưa là vợ chồng. Tôi ăn ngấu nghiến, ăn phàm phu tục tử, không « nữ thực như miu » chút nào. Hoài ngó tôi :

- Thấy chưa ?
- Rồi.
- « Bis » nhé ?
- Túi tiền của anh ?
- Yên chí, nếu cần em sẽ đóng góp.
- Nhờ em không có ?
- Anh ngồi đây, giả vờ uống cà phê đợi em về đem tới đóng góp.

(Còn nữa)

chiêu hẹn cũ • từ kế thường

(Tiếp theo trang 12)

— Chú kỳ quá. Tự dung lại bắt thay đổi. Không thích làm cháu của cháu sao?

— Không thích.

— Chú khó tính quá. Cháu dễ ợt. Thôi đổi cháu làm con trai như cháu, cháu sẽ thích làm cháu, chà oai ác.

— Rồi cháu sẽ thấy chả oai một tí nào, buồn nữa là khác.

Hai ly nước với dàn. Tôi nhìn đồng hồ thấy tời giờ chiếu phim, với gội người hầu bàn tính tiền rồi nói :

— Minh đi. Tôi giờ chiếu phim rồi.

— Chú vẫn chưa nói chuyện gì quan trọng.

— Chú sẽ nói.

— Cháu hối hộp ghê. Đau tim, cháu mang tội nhé.

— Sẵn sàng.

Tôi và Tường Vân tới rạp, xuất hát trước chura tan. Chúng tôi vào cửa và lên phòng giải khát. Những chiếc bàn trống nhỏ bé, xinh xắn nằm dưới ánh đèn vàng. Ở một góc khuất có người ngồi, tôi và Tường Vân ngồi chiếc bàn sát vách tường. Tôi ngó những con bài Tây in trên chụp đèn, dưới mặt kính bàn, cũng có những con bài Tây. Tường Vân hỏi :

— Chi vậy cháu?

Tôi cười :

— Đề những cặp tình nhân nào buồn buồn thì chơi bài với nhau.

Một người đàn bà tiến đến mời chúng tôi uống nước. Tôi bảo mang cho hai chai cô ca. Bản Love Story đang đe thật nhỏ, nghe thoang thoảng như tiếng gió. Tôi thấy hồn mình chìm xuống, lặng cảm. Người đàn bà mang nước đến, tôi đẩy về phía Tường Vân một chai nước lạnh với ống hút. Chất nước màu cánh dán như soi cùng với đôi mắt của Tường Vân, chiếc miệng nàng chum lại, hút một ngụm nước.

— Tự nhiên mình vào người ta để bản này, cháu bàng hoàng ghê.

— Không có cháu nữa. Lúc nãy hứa từ ngoài đường, nhớ không?

Tường Vân cười :

— Cháu quên.

— Lại cháu.

— Thôi đi, vào rạp cơ, bây giờ nhìn mặt cháu ngượng thấy mồ.

— Thi đứng nhìn mặt cháu nữa.

— Chú ngồi ngay trước mặt cháu mà.

Tôi cười buồn :

— Về Đà Lạt cháu làm gì?

— Đi học. Eo ơi, cháu là học sinh Đệ Nhất, con bé loắt choắt ghê cháu nhỉ.

— Tại vì cháu học giỏi. Mười bảy tuổi đã đỗ Tú Tài. Ngày xưa cháu mười sáu tuổi mới đỗ Trung Học. Mười bảy tuổi mới lên ngôi Đệ Tam.

— Cháu mà học giỏi. Chú khen làm cháu ngượng ghê.

— Ít nhất cũng giỏi hơn cháu.

— Chú trêu cháu hoài.

— Về trên đó nhớ viết thư cho cháu, nhé?

— Cháu còn nhớ cả ra nhà Hạ giảng hòa giùm giùm cháu nữa cơ. Chú gửi gì cho Hạ?

— Hạ sắp về. Chú sẽ nói với Hạ một chuyện lớn. Rồi có thể cháu sẽ không bao giờ đi lại con dốc Hai Bà Trưng. Giã từ luôn những cánh Qui vàng vẩy mừng cháu một ngày Giáng sinh năm nào, nơi ấy.

— Sao vậy cháu, chuyện gì?

— Rồi cháu sẽ biết. Chú sẽ nói cho cháu nghe.

— Không cần, về cháu ghé Hạ là biết ngay. Tha hồ cho cháu giấu cháu đấy.

Tôi và Tường Vân ngồi uống hết hai chai nước của mình, trong phòng đã có thêm nhiều người. Hầu hết là những cặp tình nhân trốn thành phố đông đúc bên ngoài. Tôi đoán đã tan xuất hát khi nghe tiếng chân nhiều người xuống cầu thang. Tôi nói :

— Minh vào đi Tường Vân. Tôi xuất rồi đó.

Tường Vân theo tôi. Trên màn ảnh người ta đang chiếu quảng cáo. Người dân ghé đưa chúng tôi tới ghế. Tường Vân hỏi :

— Phim gì đấy cháu Lam?

Tôi cười :

— Chú không biết.

— Đã xem phim mà không biết phim gì.

— Cháu biết không?

— Cũng không luôn.

Hai đứa ngó nhau cười. Khi sang đoạn phim thời sự tôi mượn Tường Vân quyền sở tay. Tôi viết vào trang đầu tiên :

« Bây giờ cháu là anh.

Về Đà Lạt có nhớ những ngày ở Sài Gòn?

Học giỏi

Anh sẽ lên thăm em một ngày tới đây. Bây giờ thấy nhớ Đà Lạt, như một nơi chốn quen thuộc anh đã sống qua. »

Tôi đưa quyền sở. Tường Vân cười :

— Chưa thấy gì cả, phải đợi màn ảnh sáng một chút.

Và màn ảnh bức sáng lên một đoạn nữa, Tường Vân vừa xem, và trả lời tôi :

« Vâng, bây giờ cháu Lam là anh Lam. Eo ơi, ngượng ghê.

Nhưng sẽ ráng thay đổi cho anh vui

Về trên ấy sẽ nhớ, rất nhớ

Nhưng sợ rồi anh sẽ quên con bé làm cầm này mất. »

Tôi trả Tường Vân quyền sở. Tiên màn ảnh, phim chính bắt đầu. Tôi nhận ra là một phim kiếm hiệp vừa Nhật vừa Tầu. Phim không thích thú chút nào. Tôi và Tường Vân nói chuyện để khỏi xem cuốn phim kỳ dị đó. Tôi nói :

- Minh lầm rồi. Xui quá, gặp phim không hay.
- Tại chúa không xem bảng trước.
- Lại chúa nữa rồi.
- Quên.
- Nói lại đi.
- Anh kỳ quá. Bắt nói lại ngượng chết.

Tôi sung sướng như có một cơn gió mát chảy vào lòng. Sự thay đổi quan trọng như cả một khúc sòng tinh cảm đang tới chỗ rẽ. Tôi nhìn đổi mắt Tường Vân chớp nhanh trong tôi. Và chúng tôi « bút đậm » với nhau quên mất cuốn phim. Cuốn sổ tay của Tường Vân đã đầy những trang chữ hỏi và trả lời nhau. Những trang chữ vừa ngó ngắn vừa buồn cười nhưng cũng lại những trang chữ hạnh phúc nhất của hai người vừa thấy tinh cảm của nhau. Tường Vân hỏi tôi về những người yêu đã tới trong quá khứ. Tôi kẽ hết. Tường Vân cũng thành thật nói về tình cảm một thời mới lớn của mình. Chúng tôi nói chuyện một lúc lại « bút đậm ». Những đoạn « bút đậm » là những đoạn e ngại nhất trong câu chuyện. Tôi nghĩ nếu một người nào đó tình cờ đọc được quyền sở của Tường Vân chắc sẽ cười đến ngã thở, bẽ bụng, và sẽ nghĩ rằng đó hai người điên trong rạp ciné.

Tường Vân bỗng nói :

— Về Đà Lạt chắc buồn lắm. Em như một người đã bỏ thành phố ấy mà đi. Bây giờ trở về nghe xa lạ ghê.

— Em có nhiều bạn thân ?

— Ít lắm anh. Vài người. Như Tâm, Thu Ba, Nguyễn Nhụng... ở Sài Gòn có Chi. Thôi. Không có ai nữa.

— Bạn trai ?

— Như đã kể cho anh nghe. Một vài ông giáo sư. Nhìn thấy trong mắt các người ấy những sợi khói lam. Buồn buồn, rồi thôi.

— Ghê nhỉ ?

— Em đâu có biết. Tường Vân vẫn còn nhỏ bé mà anh. Như thế em đâu có tội.

— Chả ai có tội hết. Tình yêu ở bất cứ thời nào, tuổi nào cũng đáng được ca ngợi. Yêu nhau không tội lỗi gì hết, ghét nhau mới có tội.

— Em sợ qua. Nếu em bằng lòng Mẹ em đã gả em cho một người rồi. Tôi cười :

— Ghê vậy sao ?

— Thật. Ông ấy quen với gia đình em.

— Sao không bằng lòng ?

— Em còn bé, em còn đi học, chưa bộ.

— Thiếu gì cô đang học mà bỏ đi lấy chồng.

— Quê quá. Anh hỏi chuyện đó hoài. Hình như hết phim rồi kia anh.

Tôi nhìn lên màn ảnh. Cuốn phim đã dứt. Đèn bật sáng lên. Chờ chờ mọi người rời đi tôi và Tường Vân đứng lên đi xuống lầu. Ra tới đường buỗi chiều tắt hết nắng từ bao giờ. Và đèn đường cũng đã bật lên trong các khóm lá xanh trên đầu.

TÙ KẾ TƯỜNG

(Trích một đoạn trong CÔN NHỮNG BỐNG
MUA TAN, sắp phát hành)

cửa trường phiá bên ngoài

truyện dài MAI THÀO

Cửa tiệm chợ mở, làm ngừng lại trong khoảnh khắc, câu chuyện giữa hai người. Một cặp trai gái bước vào. Cô và cậu đều rất trẻ, thư trẻ trung phơi ra bờ mặt, đập thẳng vào mắt, của hai trái cây trên một đầu cành niên thiều đã tròn hình nhưng da trái vẫn còn xanh. Cô chừng mười lăm, mười sáu là cùng. Cậu phải mừng tuổi thêm một vài lần may ra mới tới hai mươi. Anh chàng cũng đầy cửa, nghiêm minh, vòng tay đỡ lưng người con gái bước vào, nhưng bấy nhiêu cử chỉ hào hoa lịch sự với phụ nữ vẫn không bối kín được cái vụng về của vị thành niên trong ái tình tập sự.

Đứa con gái còn mặc nguyên đồng phục nhà trường. Cai áo dài mầu trắng rộng và ngắn cũn cũn tới lưng chừng đầu gối. Chỉ có cái cặp sách là đã cất dấu ở một chỗ nào đó, không chừng trong cái xe Honda đó chới dựng ngoài vỉa hè. Đứa con trai để tóc dài kín tai, kín gáy. Mái tóc già cỗi ôm lấy một khuôn mặt non chõe. Chiếc áo sơ mi hoa chật căng, hàng khuy ngực đeo hở cho nhìn thấy một sợi giây vàng trên bộ ngực còm cõi. Gã con trai cầm trong tay một gói thuốc lá. Cánh cửa đóng lại.

Sự có mặt của Đạo và Dung chừng như là một bất ngờ cho cặp tình nhân trẻ tuổi đã hy vọng ở quán nước buổi trưa một tròng vắng hoàn toàn, Dung bắt gặp ở đứa con gái một cai nín ngập ngừng. Nhưng rồi nó đi theo người tình tôi ngồi ở một cai ban cách xa bàn Dung. Gã con trai kéo hai cái ghế cho sát liền nhau, ra hiệu cho đứa con gái ngồi xuống. Cá hai ngồi quay lưng lại. Chúng kêu hai ly nước ngọt, chum đầu, thì thầm trò truyện. Đầu ngồi xuống rồi, nhưng y nguyên như lúc mới vào tiệm, cánh tay gã con trai vẫn ôm chặt lấy vòng lưng người tinu của nó.

Đạo chép miệng, bật lên một tiếng cười ngắn. Dung đàm đàm nhìn đứa con gái ngồi quay lưng lại. Cai thân hình còn gầy guộc chưa nở nang của đứa nhóc, mái tóc thê và chiếc áo đồng phục nữ sinh của nó khiến Dung nghĩ

ngay đến đứa con gái yêu của nàng phút này đang giam thân một mình trong một căn phòng khách sạn. Cũng may, Nhi còn nhỏ tuổi. Mới mười bốn. Thứ ngày, đại khờ, và còn ở khá xa vùng nguy hiểm ấy là những khám phá, những rung động của tuổi dậy thi. Đứa con trai và đứa con gái đưa nhau vào quán nước tự tình chừng như đã tự nhiên hơn những phút giây đầu tiên mới tới. Chúng ngả hẳn vào nhau. Hai mái tóc gần như hòa chung làm một. Chúng đã đưa nhau đi thật xa. Và một thiên đường riêng. Và không còn biết gì nữa đến cuộc đời quanh chúng. Dung hỏi :

— Anh cười gì vậy ?

Đạo hắt hàm về phía cặp tinh nhân trẻ tuổi :

— Chị thấy gì không ?

— Có. Như anh đã thấy. Và thấy không chỉ ở đây mà ở khắp mọi nơi.

Đạo thở dài :

— Đáng lo là ở chỗ đó. Cái cảnh tượng khó hiểu, lạ lùng đã trở thành một cảnh tượng thông thường, quen mắt. Đến nỗi không còn làm ai ngạc nhiên nữa.

Dung hỏi, nghĩ đến con gái mình :

— Đáng ngạc nhiên lắm sao ?

Đạo tròn mắt :

— Phản nô là đáng khác. Mới nứt mắt ra đã như thế. Chúng nó đang làm cái việc cái tuổi chúng nó chưa cho phép.

Dung dịu dàng :

— Anh không thể nghĩ tuổi trẻ bây giờ không còn là cái tuổi trẻ đại khờ và hồn nhiên của chúng mình ngày trước ? Anh không thể nghĩ tại sao bây giờ hiểu biết sớm hơn ?

Đạo quyết liệt :

— Không.

— Chúng nó chỉ sống sớm hơn chúng mình ngày trước.

Đạo không kìm giữ được nữa sự bức tức đã bùng nổ :

— Thế mà chị gọi là sống. Chúng nó đang tự hủy. Hủy đi chính tuổi trẻ, chính cuộc đời chúng nó.

— Anh không nên nghiêm khắc quá.

Đạo bừng bừng :

— Tôi hỏi chị một câu : Nếu đứa con gái kia là cháu Nhi và thằng bé con kia là thằng Đại, chị nghĩ thế nào ?

Dung bặt môi, nín thinh. Mấy tuần nay, nàng đã cố tình lảng tránh, bằng một lảng tránh ngượng ngập, khờ sỏ, con người làm mẹ ở nàng. Con người làm vợ, thôi coi như đã hỏng. Đã hủy tiề trong tan vỡ. Nhưng con người làm mẹ vĩnh viễn còn đó, tuy thấp thoáng mà sáng rõ hơn bao giờ,

tuy Dung luôn luôn đuổi đạt đi, nhưng càng đuổi đạt bao nhiêu, sự hiện hữu càng rành rành, ngọt ngào. Như để làm cho những lời kết tội nghiêm khắc của Đạo đã có lý càng có lý thêm, đứa con trai thinh linh vui mặt vào cổ đứa con gái. Sự tò mò ló liễu nồng cháy làm cho mặt Dung nóng bừng. Thật tình nàng cũng không thể ngờ những đứa con trai, con gái mười sáu mươi bảy bảy giờ lại có thể có được với nhau những biểu tỏ ân ái lộ liễu và đường hoàng, và đến nơi đến chốn như vậy được. Cuối cùng, đứa con gái chừng như gượng nhẹ, vì chợt nhớ vẫn có Dung và Đạo ngồi nhìn ở sau lưng. Nó đầy đứa con trai ra. Thẳng con trai hiểu ý, quay đầu nhìn lại. Nó shun vai, nhưng thôi không hồn cõi đứa con gái nữa. Mà rút thuốc lá, châm lửa hút và thở ra những đợt khói tròn.

Đạo quắc mắt :

— Chị thấy không ? Càng nhìn càng không chịu được.

Dung phi cười :

— Tốt hơn đừng nhìn nữa.

Dung nghĩ Đạo có lý. Và nàng đồng ý hoàn toàn sự có lý của Đạo. Nhưng mặt khác, nàng cũng không bỏ được cái ý nghĩ, rất buồn rầu, là cả nàng và Đạo đều đã đứng tuổi. Đã già. Đã thuộc hẳn vào một thế hệ khác. Tuổi trẻ ở một chân trời, một bờ sông bên này, và những người như Dung thì đã ở một chân trời, một bờ sông đối diện, phía đó là những hoàng hôn đã tím thẫm, những buổi chiều đã mù sương. Từ ít lâu nay, quần quai trong thảm kịch riêng tư gây nên bởi một phút giây cô đơn mềm yếu của mình, Dung ngờ vực cái trưởng thành, cái chín vững của mình, đã có một thái độ khoan dung hơn đối với những người trẻ tuổi. Trước kia, nàng cũng nghiêm khắc như Đạo. Hơn Đạo là đáng khác. Một lần thằng Đạo tập tễnh bắt chước bạn hữu, hút trộm một điếu thuốc lá trong gói thuốc của Trịnh. Dung đã đánh con một trận quắn đít. Một lần khác, Nhi cũng bị một trận đòn tương tự, vì phạm phải một lỗi tương tự, như Đại. Hồi gần đây, hai đứa con phạm lỗi, nặng hay nhẹ, Dung cũng bỏ qua, hay chỉ mắng sơ một lời. Nàng còn sống sao lạc, không phải. Nói gì đến đám trẻ tuổi bồng bột, chưa biết suy nghĩ.

— Chúng mình cũng già cả rồi.

— Chị tưởng thế.

Dung cầm lấy sắc tay :

— Thôi chúng mình đi ra.

Nàng hắt hàm về phía đứa con trai đang hút thuốc lá :

— Xem chừng họ bức mình về sự có mặt của anh và tôi lắm rồi đó. Để cho họ được tự do.

Đạo đi theo Dung ra đường. Mưa đã dứt hạt. Bầu trời xám thấp chưa có một dấu hiệu nào báo tin nắng lên. Dung ngược mắt nhìn trời. Thấy tâm hồn nàng cũng như bầu trời lúc này. Thấp và buồn bã. Thiểu vắng. Đạo hỏi :

— Chị muốn tôi đưa chị đi đâu không ?

Dung lắc đầu :

— Thôi, cảm ơn anh.

Đạo hỏi, nghĩ đến câu chuyện còn bỏ dở :

- Nếu Trinh biết chị ở đây, đến đón chị về nhà, chị sẽ có thái độ nào ?
- Dung quay nhìn đi chỗ khác :
- Câu hỏi không được đặt ra cho tôi.
- Sao vậy ?
- Trinh không biết. Có biết cũng không đến.
- Tôi không tin giữa anh chị đã có sự quyết liệt đó.

Dung không trả lời thẳng vào câu nói của Đạo. Cái chết của một cặp vợ chồng ly thân là sự thiếu quyết liệt. Nếu Trinh tới khách sạn đón nàng về, nàng sẽ trở về hay nhất quyết đã rời khỏi nhà là không bao giờ trở lại ? Sự thật là Dung không biết, nếu trường hợp đó xảy ra, nàng sẽ có thái độ nào. Chỉ biết lúc này, Trinh là một trái núi tự ái cao ngất. Và Dung cũng vậy.

Đạo hỏi :

- Tôi sẽ lại khách sạn thăm chị. Được không ?
- Vâng.
- Thôi, chị đi nhé !

Dung cầm đầu bước thật nhanh, như vội vàng trước một công việc gấp rút. Sự thật là nàng chưa biết nàng đi đâu, giữa một thành phố đột nhiên cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết.

Chương bốn

Mẹ ra khỏi phòng, xuống đường, Nhi trở lại với cái chỗ đứng ưa thích nhất trong căn phòng đóng kín là cái thành cửa sổ ở đó, Nhi nhìn được ra ngoài, xuống được lòng đường. Từ trên một tầng cao, các hình thể đèn thu nhỏ lại. Những chiếc xe hơi nối đuôi nhau, những bóng người vội vã băng qua đường. Máy đưa con gái, băng trạc tuổi Nhi, thoan thoắt nhảy dây trên khúc vỉa hè quang đãng trước cửa tiệm bào chế.

Nhi chợt nhớ đến con Hoàn. Giờ này, nó đang ngồi trong lớp học, và bên cạnh Hoàn là cái chỗ ngồi bỏ trống đã mấy ngày của Nhi. Sự vắng mặt của Nhi sẽ được đám bạn bè cùng lớp giải thích với nhau như thế nào ? Chắc chúng bàn tán với nhau dữ lắm. «Dù thế nào, Nhi cũng cố xin mẹ đừng bắt Nhi bỏ học.» Cô giáo Trinh đã cẩn dặn Nhi như vậy, trước phút tan buổi học cuối cùng. Câu nói của cô giáo Trinh trở lại trong trí nhớ, cùng với cái cảnh tượng thân mật của lớp học, ở đó, cái Bàn cái ghế cũng là những người bạn thân thiết, những kỷ niệm khó quên.

Một tiếng gõ cửa làm Nhi giật mình. Rồi là một tiếng người từ ngoài hành lang vong vào :

- Có ai trong đó không ?

Nhi chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng khóa lách tách tra vào ổ khóa. Cánh cửa mở ra, Nhi đứng chờ người, không biết phải có thái độ nào.

(Còn nữa)

tuổi ngọc

và bạn ngọc

● LĂNG MAI NGUYỄN (An Giang) : Trời ơi, chú có ma thuật à ? Thế mà cháu đâu có biết ! Đón mò là cháu học lớp 11. Đúng không ? Tiếc hôm đó đông quá nên không nhớ được.

● NG. MINH LIÊN QUANG (Qui Nhơn) : Mục đó thỉnh thoảng có một lần có lẽ hay hơn thường xuyên, em ạ. Bản nhạc còn giữ lại để nhờ nhạc sĩ xem đã nhé.

● LYN ĐẠN (Qui Nhơn) : Đã nhận được các bài đó. Ngại gì. Ta thích ta làm thơ cho vui với đời vậy mà. Bút hiệu không trùng ai cả. Cháu còn trẻ chán, vừa đủ để bắt đầu lập chí.

● PHA LAN (Minh Phụng) : Viết ra được những điều mình nghĩ hoặc « ấm ức » trong đầu đôi khi thấy dễ chịu lắm chứ. Chấp thuận ngay, cháu là bạn ngọc « kỳ cựu » cơ mà. VYHC đã hết bản đặc biệt rồi cháu ạ. Cố dịp cháu ghé tòa soạn chơi.

● HƯƠNG MAI : Đúng như cháu nghĩ, « lỗ nhỏ đầm thuyền ». Về bài thơ đó cháu chịu khó theo dõi nhé. Chú gửi lời thăm « người ta » của cháu.

● PHẠM THẾ XIÊM (Saigon) : Đã nhận được thư và các hình vẽ trước, và cả bài Giáng sinh gửi sau. Hy vọng, với thế giới đó em sẽ tìm được chút bình yên trong những ngày dài bình nghiệp. Sẽ « nghiên cứu » đề nghị em về bản thư mục.

● PHƯƠNG VIÊN (?) Cho cái địa chỉ đê tiện liên lạc. Có một bạn ngọc gửi lời thăm hỏi tác giả *Màu xanh lá*, và muốn trả lời câu hỏi trong truyện.

● YÊN THƯ : Cứ gửi thư về tòa soạn sẽ chuyen lại cho.

● T.H BẢO KHÁNH : Không có cái ngoặc đơn BK cũng biết mà. Những kỷ niệm về

một thành phố và một người tình, ở đó, là nhất rồi. Có lẽ các bạn nói đúng đó. Huế lụt thì chắc là buồn lắm hả ? Mong « vài lời vi vút » kế tiếp.

● PHẠM THANH CHƯƠNG (Vũng Tàu) : Rất cảm động khi đọc thư. Đã nhận được cái truyện Giáng sinh. Cho địa chỉ nhà chắc chắn có dịp ra Vũng Tàu ghé thăm. Thân.

● GIANG THANH BÌNH (Saigon) : Ý kiến cháu về những sợi sót và bê bối của các cuốn phim đó thật chính xác. Buồn thì buồn vậy chứ biết làm sao hơn bây giờ. Vẫn đề thi theo thị hiếu quần chúng, theo cháu, nên cần xét lại. Không thể làm nghệ thuật mà bỏ quên nghệ thuật được. Cháu đồng ý ?

● NGỌC (Saigon) : Đã nhận được thư và các ý kiến ấy. Thành thật cảm ơn. Chưa thể có ý kiến gì về các bài ấy. Sẽ cho đăng bài thơ ấy một dịp thuận tiện. Đợi nhé.

● LUÔNG TẮT ĐẠT (Gia Định) : Người bạn trẻ khách sáo quá đấy nhé. Xin vắn tắt :
1) Chuyện đó hơi tẻ nhạt và không thể trình bày trong một đoạn ngắn được.
2) Hình như không có việc đó.

● HÀ NGỌC THỦY VI : Vy đã là một bạn ngọc rồi cơ mà. Số gì. Cứ « thử một lần » xem sao. Cám ơn cháu.

● CAO NHẬT QUYỆN (Nha Trang) : Tuổi Ngọc là tuần báo của yêu thương. Tuổi nào mà chẳng có yêu thương ! Đứng nhìn lại một cái gì đã qua, đã vượt khỏi tầm tay bao giờ cũng thấy nuối tiếc êm đềm. Về số sót ấy ngoài ý muốn của tòa soạn nên không phải vì « có ý gì » cả. Và số kể đó, bạn đã thấy. Một tờ báo sống được là nhờ nhiều yếu tố, mà yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là cảm tình của bạn đọc dành cho, dĩ nhiên phải tương đối khár.

- TÔN NỮ THU DUNG (Nha Trang) : Giải thích ngay cho cháu đây. Thu Dung tác giả *Buồn trong dấu xưa* đăng ở Tuổi Ngọc 77 và Tôn Nữ Thu Dung là hai người khác nhau.
- YẾN (Gia Định) : Tôi là một người rất bình thường. Cứ gửi tranh về xem hoặc có thể sửa được không. (LVN).
- KHÁNH LINH (Tuy Hòa) : Bài thơ sẽ đi vào sổ xuân. Cám ơn các anh nhiều lắm. Thể nào cũng ra Tuy Hòa trước tết. Quan nói là loại giấy dày. Sẽ có thư riêng sau (PDT).
- CHIỀU VŨ (Huế) : Tuổi Ngọc sẵn sàng đón nhận sự đóng góp của bạn. Thành thật cảm ơn lời chúc đẹp của bạn.
- T.Q. VĂN (Saigon) : 1) Bài chọn đăng chỉ truyện ngắn mới có nhuận bút nếu có lời yêu cầu kèm theo tên thật và địa chỉ chắc chắn. 2) Bản nhạc còn giữ để coi lại.
- NGUYỄN VĂN ĐỨC (Blao) : Vì thư hỏi bệnh quá nhiều nên Bác sĩ phải trả lời theo thứ tự. Bạn chịu khó... chờ đợi vậy, người bạn mới của Tuổi Ngọc.
- PHẠM THỊ NGUYỆT HỒNG (CL) : Vắng chú hiều nỗi < khờ tâm > của cháu rồi. Bài cháu đang đọc. Chờ nhé.
- T.H. BẢO KHÁNH (Huế) : Đã nhận được bài và thư. Tại sao đi học lại mang thêm một nỗi buồn lớn nhỉ. Sống bình thường có lẽ sẽ thoải mái hơn chăng.
- THUY (Huế) : Cháu gọi thế được rồi, *tán bạn ngọc* à. Bài cháu đang đọc: Mong bài tiếp của cháu.
- PHẠM ĐỊ NHƯỢC (Saigon) : Bài còn đọc chưa trả lời được. Chú chưa gặp ông ấy nên chưa hỏi được.
- HỒNG (Long Khánh) : Bài viết về Giáng sinh của cháu đã nhận được. Mua báo cực thể mà cháu cũng < lặn lội >, chờ đợi cho được làm cháu cảm động hết sức. Cám ơn lời chúc của cháu.
- THỊ NHƠN BẮNG (Tam Kỳ) : Rất tiếc không đi đìi được mầu tin ấy. Hành điện về quê hương mình là điều đáng quý. Mời bài của cháu. Muốn biên thư cho nhà vui ấy cháu gửi về địa chỉ tòa soạn Bách Khoa, 160 Phan Đình Phùng Saigon. Thân mến.
- PHÙ DU (Sầm Giang) : Đã nhận được cái truyện trước (hơi dài dãy) và hai bài thơ gửi sau. Mong em vui khỏe trong thời gian công tác. Sống là hy vọng mà. Đừng bi quan quá như thế. Thân.
- NGUYỄN CẨM HÀ (Huế) : Cháu khen quá làm cháu đậm ngượng. Chú cũng mong như cháu lâm chúa, nhưng cái gì đến nó sẽ đến mà ! Viết bài cho TN chỉ có vài thê lệ về kỹ thuật (cháu xem bài *vài kỹ thuật nhỏ viết*) bài đăng báo của KV đăng trong CP Ghi trên phong bì như thế là ổn rồi.

biết một biết mười • *nguyễn thế*

(Tiếp theo trang 5)

St John College, Oxford. Trong đệ II thế chiến ông phục vụ trong quân đội với cấp bậc Trung úy. Từ 1949 đến 1961, ông làm phụ-giáo tại Đại Học Cambridge. Hiện nay ông dành toàn thời gian để viết.

Kingsley Amis được độc giả chú ý ngay với truyện *Lucky Jim*. Sau đó ông viết nhiều tiểu thuyết được ưa chuộng như *« That uncertain feeling »*, *« Take a girl like you »*, *« I like it here »*, *« One fat Englishman »...* Ông cũng sáng tác thơ với tuyển tập *« A case of samples : Poems 1946-1956 »*; phê bình truyện sáng tác mới với

cuốn « New Maps of Hell ». Ông say mê truyện trinh thám và viết một cuốn phân tích nhân vật James Bond: « The James Bond Dossier ». Ông vừa được công ty của Ian Fleming, cha đẻ của J. Bond, chọn để tiếp tục sáng tác loạt truyện trinh thám với nhân vật J. Bond.

3) Muốn có « Trong nhật ký của Quỳnh » phải mua bưu phiếu 400\$ để tên cô Nguyễn Thị Tuấn, quản lý nhà in Nguyễn Đình Vượng, số 38, Phạm Ngũ Lão Saigon. Theo mục quảng cáo thì « có một số rất hạn chế bản đặc biệt để dành cho các bạn làm quà tặng. »

BÀI NHẬN ĐƯỢC

tử bạn ngọc

văn

Bùi Khanh, HPK, Lê Đức Nghiêm, Phạm Thiên Hường, Bùi Hữu Miên, Lê Thúy Khôi, Lê Thúy Ni, Lê Thủ, Mạc Linh Giang, Hà Long, T. Phượng, Phạm Thế Xiêm, Lyn Đan, Ánh Trang Thu, Nguyễn Ngọc Nghĩa, Vũ Đức Việt, Hồ Triều, Thương Tâm Nhàn, Trần Văn Chung, Nguyễn Đức Hồng Y, Phan Cảnh Việt Cường, Tòn Nữ Thu Dung, Khanh Quảng Ngãi, Viễn Lưu, Lê Tường Nhớ, Hoàng Tâm, Bùi Hữu Miên, Tu Vũ, Nguyễn Thị Liên Hương, Hoài Đỗ, Võ Thị Xinh, Ngọc Thúy Khanh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hưởng Hoài, Bình Khang, Lê Thị Kim Dung, Phấn Thuận, Ngũ Sa Giang, Ái Khanh, Khanh, Trần V. Huyền, Gevanium, Kiến Ái, Vượng Hữu Thái, Phan Bình Lộc, Hoài Mặc Niệm, Ngũ Luận, Hoài Nguyên Hoài, Mùa Rơi, Nguyệt Hồ, Nguyễn Thị Hồng Hiếu, Thạch Lan, Đoàn Thể Viết, Mai Nguyễn Vi Du, Nguyễn Đình Minh Tùng, Mạc Phong Vĩnh, Nguyễn Trường Anh, Ngũ Sa Giang, Tường Xưa, Lý Cơ, HSSM, Lưu Đông Khanh, Nguyễn Ngọc Thu, Trúc Sơn, Bùi Hữu Miên, Bảo Lễ, Phi Thủ, Mai Trọng Lam, Đoàn Thụy, Du Mộng Lam, Khương Đoàn, Nghiêm Ngang, Bùi Nhung Nhớ, Hồ Tiêu Diêu, Bàng Huyền Trâm, Nguyễn Mây Thủ, Hoài Đăng Giang, Giang Thành Bình, Phú Du, Hoài Phương, Trần Quốc Văn, Nguyễn Thủ Nghiêm, Đỗ Thị Hồng Liên, Trần Thị Đề Thương, Võ Trần Tâm Linh, Đoàn Thị Lê Hồng, N2, Phương Thục Uyên Chi, Võ Hồng Tiến, Nguyễn Vũ Thúy Viên, Phan Châu Thắng, T.T.B. Ái, Lê Thị Nga Hoàng, Thương Hoài Thương, Sơn Thị Danh Xuân, Nguyễn Nhung, Ngô Qui Đan, Thành Tùng, Đinh Xuân Phương, Thái Đôn Khôi, Trịnh Diễm Syfa.

thơ

Lý Đức Nghiêm, Lê Hồng, Phạm Thế Xiêm, Thanh Hà, Tòn Nữ Sầu Mơ, Gigi, Hoàng Minh, Uyên Hoài, Nắng Hạ, Nguyệt Cầm, Thiên Phan, Lang Mai Nguyễn, Hồ Triều, Trần Văn Chung, Bình Khang, Đỗ Nguyên Hán, Mùa Hè, Tóc Dài, Khanh, Vũ Thị Thương Thương, Anh Khải, Viễn Lưu, Lê Tường Nhớ, T. Phượng, Hoàng Nguyễn Minh Thủ, Liên Hương, Ngu Du, Thạch Lan, Anh Khoa, Trần Huỳnh Bảo Khanh, Vũ Mai Phương, Uyên Hoài, Ái Khanh, Khanh, Phấn Thuận, Gevanium, Lê Ngọc Ngữ, Thúy Anh, Phạm Đức Phương Thảo, Văn Công Mỹ, Hoài Mặc Niệm, Hoài Nguyên Hoài, Lê Thị Cố Vàng, Quynh, Tân Hoa, Nguyễn Khang Nghiêm, Mai Nguyễn Vi Du, Nguyễn Trường, Tường Xưa, Mơ Nữ, Nguyễn Cầm Hà, Phi Thủ, Mạc Huyền Trâm, Giang Thành Bình, Trần Nghị, Vũ Thị Hải Dương, Nguyễn Thủ Diện, Thủ Nha, Quỳnh Thủ, Yên Lễ, D., T.L.H., Nguyệt Quế, Hiền Thy Họa Mỹ, T. H. Anh H., T.T.B. Ái, Nguyễn Mây Thủ, Lâm Thị Thành Hương, Thạch Lan, Lưu Hiếu Nhẫn, Trịnh Diễm Syfa, H.N.

FOREMOST

tốt hơn
bao giờ hết

Mới!

- tinh khiết hơn
- màu sữa tươi trắng hơn
- mịn nhuyễn hơn
- bồi dưỡng hơn
- để lâu hơn



CORNELL
UNIVERSITY
MAR 30 1973
LIBRARY