

13

# tuổi ngọc

TUẦN BÁO CỦA YÊU THƯƠNG



# TUỔI NGỌC

TUẦN BÁO CỦA YÊU THƯƠNG



## thư hàng tuần

Số này là số 13. Con số kiêng kỵ của nhiều người. Kể cả những người làm báo. Nhưng con sên đã biết số phận của nó. Nó là thứ điếc không sợ súng nên không sợ con số 13. Con sên cho rằng số 13 yêu thương nó. Bởi vậy, Tuổi Ngọc số 13 đã thả chim bay lượn làm vui mắt bạn đọc. Tôi hy vọng, được bạn đọc tha thứ vài sơ hở lớn trong cách trình bày số 13. Vì thời gian làm số 13, tôi bị đau nặng, không thể trực tiếp trông coi được. Tuổi Ngọc là của bạn đọc, do bạn đọc săn sóc, nuôi nấng. Bạn đọc « dạy » điều gì, Tuổi Ngọc phải « nghe » ngay. Nhưng thực hiện nỗi ý muốn của bạn thi còn tùy vào khả năng, phương tiện và thời gian. Xin bạn đọc mãi mãi làm bóng râm của hàng chuối che nắng cho cây chè và nhìn cây chè bằng đôi mắt độ lượng, tôi tin chắc, thê nào cũng có ngày cây chè đèn ơm bạn đọc những tách trà đậm đà hương thơm. Và, cuối cùng, vì Minh Văn bạn « Vượt cạn » nên Tuổi Ngọc số 13 thiếu làm dáng.

TUẦN LỄ TỪ 10-10  
ĐẾN 17-10-1969

RA NGÀY THỨ SÁU  
SỐ 13 GIÁ 25 ĐỒNG

- MỘT BUỒI SÁNG MƯỜI NĂM
- NƯỚC MẮT CỦA TÔI

TRUYỆN NGẮN

TÙ KẾ TƯỜNG  
THẢO TRƯỜNG

TRUYỆN DÀI

- MỘT LOÀI CHIM BÉ NHỎ
- THẮNG CÔN
- GIỜ RA CHƠI
- MẶT TRỜI NHỎ

ĐINH TIẾN LUYỆN  
DUYÊN ANH  
NGUYỄN ĐÌNH TOÀN  
THIỀN CHƯƠNG

- BỎ VÀO CHAI

TRUYỆN TRANH

ĐINH HIỀN

THƠ VĂN NGỌC

- MÙA THU VÀ TUỔI NGỌC
- BÔNG HỒNG ĐỎ
- GẦU TRE BẮC NGANG CON SÔNG NHỎ
- NHỮNG SỢI TƠ TRỜI
- ĐÔI MẮT BIẾT NÓI
- NÀNG TIỀN MÙA THU

HẢI BÌNH  
HÀ NGỌC TUYẾN  
KIM HOÀN  
NGUYỄN THỊ PHÚC YÊN  
XUÂN HOA  
ÁO TÍM

TÌM HIỂU

- TÂN TOÁN HỌC LÀ CÁI QUÁI GÌ
- GIỮ VIỆC TRONG NHÀ

ĐĂNG VĂN HẦU  
THANH PHƯƠNG

NHỮNG MỤC THƯỜNG XUYÊN

- NGỌC MỄN
- NHẠC TRẺ
- GIA ĐÌNH THƯƠNG YÊU
- THƯ HÀNG TUẦN

CHỊ NGỌC  
TÂN PHƯƠNG  
TUỔI NGỌC  
DUYÊN ANH

Bìa offset do Màn Ánh thực hiện. Thiên Sơn trình bày.  
Minh họa của Ngọc Dũng, Đinh Hiền và Hoàng Đăng.

• • • • • • • • • • •

CHỦ NHIỆM  
CHỦ BÚT

DUYÊN ANH

TÒA SOẠN — TRỊ SỰ

38, Phạm Ngũ Lão, Saigon  
ĐT : 23.595 — 90.654



# NGỌC MÊN

## ĐỨNG TỪ CHỐI

Em có nhiều bạn thường mời em dự dạ hội, sinh nhật và hay «bắt» em hát. Chị Ngọc ơi, em hát rất kém, từ chối cách nào để bạn khỏi buồn dây hổ chị?

MỸ DUYÊN (Gia Định)

Đứng từ chối. Bạn em thương em nên «bắt» em hát giúp vui đó. Trong một cuộc vui có tính cách gia đình, không ai đề ý tới «nghệ thuật» hát của em đâu. Vậy em cứ len hát, miệng cười rất tươi, khuôn mặt rất duyên. Thế là vui vẻ cả làng rồi.

## VĂN HÀO, NHÀ BÁO

Văn hào, văn sĩ, nhà văn, nhà báo... Bốn chữ đó nghĩa phân biệt như thế nào hả chị?

MINH (Phú Quốc Tuy)

Văn sĩ, nhà văn, được hiểu theo nghĩa thông thường là những người làm nghề viết văn. Văn hào thì «ghê» hơn vì phải thật nổi tiếng. Chẳng hạn, em có thể nói văn sĩ hay nhà văn X, Y nào đó. Nhưng em sẽ nói văn hào Nhất Linh, Vũ Trọng Phụng. Nhà báo, danh từ này chỉ chung những người làm việc trong một tòa soạn của một tờ báo. Hiểu nhà báo là ký giả cũng cứ được như thường. Câu hỏi sau, trong giao thoại văn chương mà chị biết rõ ở cuốn sách giảng văn nào cũng có. Em chịu khó đọc đi chớ.

## TÒ MỎ CÓ HẠI

Em có một người bạn ở Bưu điện (ba hắn là Trưởng Ty Bưu Điện mà) nên bao nhiêu thư từ đến hoặc đi hắn đều biết rõ. Thư của em hắn

kiểm duyệt hết ráo, chị ơi, có khi hắn xem xong hắn dán lại như cũ, cũng có khi hắn lấy luôn. Thư gửi cho em cứ mất hoài à. Chả phải riêng mình em mà nhiều người khác cũng bị tình trạng như em. Hắn trưởng em không hay biết gì cả và đến nay hắn vẫn tiếp tục làm như rùa. Em tức lắm nhưng chưa có bắt quả tang hắn. Nhờ chị mách giúp em cách nào để đối phó với con người bất lịch sự kia chị nhé.

MỘT EM HÚI CUA (Phan Thiết)

Em nên tìm bản Hiến Chương Nhân Quyền gửi tặng bạn em. Trong bản hiến Chương đó, có điều cấm người ta không được đọc lén thư của người khác. Hay em viết một bức thư gửi cho người vô danh nào đó, em sẽ «giáo dục» bạn em thật kỹ về cái tội tò mò vô ý thức của hắn. Hắn sẽ đọc và sẽ ân hận. Thủ làm xem sao.

## CỨ THĂM HOÀI

Em có người có ở trọ nhà người lạ ở Phú Nhuận. Mà hai vợ chồng chủ nhà thường hay gây gổ về tiền bạc. Mỗi chủ nhật nào em cũng xuống thăm cô em, thấy gia đình chủ nhà không được êm ấm, vậy em có nên thường xuống thăm cô em không chị? Còn có em thì muốn đi, nhưng không có nhà mướn, nên lúc nào cũng có vẻ hơi buồn. Vậy em biết làm cách nào để khuyên cô em thưa chị?

THÀNH CƯỜNG (Bình Dương)

Em cứ thăm cô em như thường lệ vì vợ chồng chủ nhà cô em trọ học có liên hệ gia đình gì với em đâu. Nếu vợ chồng chủ nhà trọ ngày nào cũng gây gổ nhau, làm

phiền sự học của cô em, em nên khuyên cô em đi trọ học ở chỗ khác. Sài Gòn thiếu gì nội trú đứng đắn do các bà phuộc trông coi.

## VÒNG TAY HỌC TRÒ

Chị Ngọc ơi! Em đi học ở trường ấy em hay thương cô giáo ghê cơ, thương nhiều chó chả phải thương ít đâu chị ạ, nhưng em khổ ghê cơ tại vì cô thì có thực nhiều học trò mà em thì em chỉ muốn cô biết mình em thôi cơ. Chị Ngọc chỉ em làm cách nào để đừng thương cô giáo nữa nhé. Chỉ có cách đó em mới hết khổ thôi cơ.

THỦY (Biên Hòa)

Nhìn chữ em viết và đọc văn em, chị đoán em là dân kip tóc. Nếu là dân kip tóc, em đừng nên ích kỷ. Cô giáo là niềm thương yêu chung của học trò như cha mẹ là niềm thương yêu chung của con cái. Chớ vì cô giáo thương cả lớp, cả trường mà không muốn thương cô. Nhưng nếu em là dân hói cua, em càng nên dẹp cái ý nghĩ độc quyền thương cô giáo đi. Bên Pháp vừa xảy ra vụ «Vòng tay học trò» thê thảm lắm đấy, em đọc báo, chắc đã biết rồi chứ gi.

## TÌNH HOÀI HƯƠNG

Mây Tim có ông anh học ở tận Đại học Sư phạm Cần Thơ. Nhân dịp sinh nhật anh ấy, Mây Tim muốn gửi một món quà để kỷ niệm, Ngọc bày giờ Mây Tim đi Ngọc nhá. Mây Tim muốn món quà ấy thật đặc biệt để gửi (vì Mây Tim phải gửi bằng bưu điện) đó Ngọc.

MÂY TÍM (Đà Lạt)

Chọn một cuốn sách viết về tình thương nhớ quê hương gửi cho anh em. Đó là món quà đặc biệt nhất.

## ĐI TÌM BÁC SĨ

Em vốn có tính hay lơ đãng. Nhiều khi nghĩ việc gì rồi mới từ nhà dưới lên nhà trên đã quên bêng mất rồi. Vậy chị có cách gì làm cho khỏi cái tính ấy đi không hả chị? Mách dùm em với.

THANH BÌNH (Nhà Trang)

Chỉ có mỗi cách là em bỏ cái tính lơ đãng đi. Lơ đãng, có khi, vì bị bệnh óc đó. Em hãy tới bác sĩ một lần đi, em nhé!

# BỎ VÀO CHAI

TRUYỀN TRẠNH BA KỶ  
ĐỊNH HỂN THỰC HIỆN

VỐ ĐƯỢC MỘT CÁI CHAI  
TÔ 'BỒ'.. KHOÁI QUÁ!!

HÃY CÒN ĐÂY NẤP  
NGUYỄN SĨ!!

CHẮC LÀ MỘT CHAI RƯỢU QUÝ  
ĐẾ CA TRĂM NĂM RỒI CHƯ  
KHÔNG IT!!

CHAI! ĐÂY KÝ QUÁ!  
DÔ TÀ!

HỒI GA!

Ô HAY SĨ HỎI ĐÊN TẾT  
SAO ĐÂY...

CHAI CÓ MỘT  
GIỌT RƯỢU NÀO  
CA?!!?

TÔI XIN HẦU HÀ CHÚ... CHÚ  
CỨ THẢ CỦA RA LỆNH... TÔI XIN  
SẴN SÀNG PHỤC VỤ

XIN LỜI! CHO TÔI VƯƠN VAI MỘT  
CÁI CHO NÓ KHỎE... MỖI MẾT  
THẬT LỰC...

CHÚ KHÔNG BIẾT CHU! TÔI  
TÙ LUYỆN TRONG ĐÓ CA  
TRĂM NĂM RỒI ĐÓ HA?!

MỘT! HAI!  
MỘT! HAI!  
HÃY! ÔNG  
THÂN...





Hãy tham dự cuộc thi VIẾT VỀ MẸ TÔI. Bởi vì VIẾT VỀ MẸ TÔI là hái những bông hoa thương yêu kính dâng mẹ hiền và cắm vào bình hoa Tuổi Ngọc cho mọi người chiêm ngưỡng. Nhớ viết gửi về từ hôm nay kèm theo một bức ảnh để đăng cùng với bài được chọn đăng.



# mặt trời nhỏ

**dzũng đakao**

Bồn lừa véo khẽ Dzũng Đakao,  
cười tủm :

— Bắn gà còn trêch, súc mẩy bắn  
bè bóng đèn. È, Dzũng Đakao !

Dzũng Đakao hỏi :

— Gi ?

— Tao muốn ra làm trọng tài  
cuộc bắn thi quá à...

— Thôi mày ơi, tụi này lạ hoắc,  
nó ngứa tay nó tia ầu là *ngóm cùi*  
*tối*.

— Ủa, mày nói đúng. Nhỡ nó  
ngầm cái bóng đèn lại trúng cái...  
rốn mình thì nguy to.

Chương còm và Hưng mập vẫn  
không nhúc nhích. *Thùng nước lèo*  
*và bộ xương cách trí* dán bụng trên  
nền nhà. Bên ngoài, Tư cao hứng  
chĩa súng lên trời và dính chặt  
ngón chỏ vào cò súng. Đạn nổ ròn  
rã cả nữa phút đồng hồ. Đạn đánh  
thức Chương còm, Hưng mập. *Bộ*  
*xương cách trí* lật ngửa, dụi mắt :

— Chi thế, ồn ào quá ta !

Dzũng Đakao lại *xuyt xuyt*. Hưng  
mập đã tỉnh táo. *Thùng nước lèo*  
ngáp nốt cái ngáp cuối cùng dài  
bằng xa lộ Biên Hòa.

— Vuỗn bắn nhau đi à ?

Bồn lừa ngoắt tay. Hai ông nhãi  
mê ngủ lò dò chạy ra cửa và được  
xem chiếu bóng qua khe hở của  
vách ván. Tư với tay sau lưng rút  
băng đạn mới. Nó tháo băng cũ liệng  
đi, lắp băng mới rất thiện nghệ.  
Chương còm khen :

— Thắng này dề ghê !

Hưng mập cảm khái :

— Nó chơi súng thật.

Hai tài tử Tư và Năm không hề  
biết bốn khán giả đang theo dõi  
chúng đóng phim. Tư tặc lưỡi :

— Ở thành không có đàn cò bay  
ngang. Giá có đàn cò bay ngang,  
tao đã hạ chết vài thằng cò phản  
quốc !

Năm nói :

— Sao ở đồng tụi mình không  
được bắn hả mày ?

— Rõn hoài, AK50 đâu phải bắn  
cò.

— Mày bắn chết *thằng địch* nào  
chưa ?



— Chura. Mới bắn lòi bụng con  
chó bông !

— *Thằng địch* núp tận đâu đâu  
hén, mày ?

— Ủ.

— Biết vậy tao không đi. Tết ở  
vườn đánh bài cào cũng sướng.  
Tao nhớ ba má tao hết sức mày  
ơi ! Hôm tao nhập đoàn quân ra đi,

má tao khóc quá xá. Má mầy khóc  
không, Tư ?

— Má tao khóc đỏ con mắt. Ba tao  
biểu gặp địch thi bắn lên trời. Ông  
nói bắn chết người ta, nứa xuống  
âm phủ quỷ sứ nó xé xác. Tao mét  
anh Hai, ánh biểu ông già quê lạc  
hậu :

— *Lạc hậu* là gì, mậy ?

— Là là... chống giải phóng !

— À, cái đó khốn à... Nào, bắn  
đua choi cho đỡ buồn ngủ.

Dzũng Đakao và các bạn nó đã  
biết hai khẩu súng của Tư và Năm  
là súng AK50. Tên nghe lạ lùng. Tư  
nâng súng ngang tầm mắt. Nó bóp  
cò. Năm phá ra cười :

— Mày bắn dở ẹt hơn tao.

Tư mím môi :

— Tàng hoài, mày bắn tao coi.

Năm biểu diễn bắn bóng đèn. Đạn  
bay đi *chia chia*. Nhưng cái bóng  
đèn cũng *ngoan cố* như con gà.  
Dzũng Đakao nghĩ thầm « Ông mà  
ra, ông biểu diễn súng cao su, tụi  
mày sẽ lác mắt. Bạn ông là Y Pàm  
ở Ban Mê Thuột bắn nổ hạ tụi mày  
« *dít-zérô* ». Chỉ tiếc Dzũng Đakao  
không dám mở cửa bước ra. Năm  
thôn mặt ngó Tư. Rồi nhẹ răng :

— Huề nhé !

Tư lắc đầu :

— Đâu dẽ vậy, mày. Bắn đua nứa.

Bồn lừa lầm bầm « Ủa, bắn nứa  
đi, bắn hết đạn là bọn tao ra gấp  
bọn mày ». Bất thần có tiếng la :

— Đừng bắn ầu !



## mặt trời nhỏ chương còm

Một thằng nhãi khẽ nè khâu AK50 chạy tới :

— Các ảnh dặn đừng bắn ầu, tụi bây quên mất tiêu rồi à?...

Tư ngoác miệng :

— Các ảnh ở đâu, Ba?

Ba xua tay :

— Hồng biết.

Năm liếm mép :

— Lạc hết tron rồi. Cái này hết về quê, đồ ăn hết lấy gì ăn? *Thằng địch* nó thôp cỗ nó xử tử.

Năm méo xẹo cái mặt, khóc hu hu :

— Má ơi!

Ba khoác tay lên vai Năm :

— Khỏi lo, thế nào cũng bắt liên lạc được. Tụi bây về chỗ tao núp đi. Phải đề dành đạn bắn *thằng địch* chứ!

Ba thằng nhãi lầm lũi bước. Cuốn phim chậm dứt. Bốn khán giả Dzũng Đakao, Bồn lừa, Chương còm, Hưng mập tiếc rẻ. Tiếc rẻ xong, chúng bắt đầu lo.

### 3.

— Vậy là không phải đảo chính rồi.

Chương còm vuốt mái tóc loà xòa trước trán. Nó đậm châm :

— Úc quá, cóc có cái *tăng di to*!

Hưng mập ngồi bó gối, buồn bã khôn tả. Nó đậm ra nhớ nhà như mấy thằng nhãi xa lạ vừa đến cửa nhà Bồn lừa gây huyên náo. Hưng mập muốn khóc giống thằng Năm đã khóc và gọi *má ơi*. Những thằng nhãi đeo súng AK 50 cũng có nhà, có bố mẹ. Chúng nó nhớ nhà, nhớ bố mẹ chúng nó. Chắc hẳn nhà

chúng nó ở xa Sài Gòn lắm. Chúng nó lại biết khóc, biết cười nữa. Hưng mập nghĩ rằng chúng nó không độc ác. Nhưng tại sao chúng dám *choi súng* và đòi bắn chết *thằng địch* thi Hưng mập chả hiểu. Hưng mập rầu rĩ :

— Tao lo quá à... Làm thế nào về được nhỉ?

Dzũng Đakao ché bạn :

— Mày sắp khóc hu hu, hả?

Bồn lừa nói :

— Chỉ còn cách gặp tụi *lỗi* bên ngoài. Gặp tụi nó là biết hết.



Chương còm liếm mép :

— Xóm này bỗng yên lặng quá. Tao đòi rồi, đi rửa mặt, xúc miệng rồi lấy bánh chưng ăn đi.

Bốn đứa trẻ cùng xuống bếp. Lát sau, chúng đã ngồi gần nhau, bóc bánh chưng ăn và khui nước ngọt uống. Tiếng súng im bặt. Nhưng trên nền trời, đã nghe rõ tiếng gầm của máy bay. Hưng mập tròn đôi mắt :

— Nay, nhỡ tụi *lỗi* phá cửa vào, bắt tụi mình là tù binh thì sao?

Dzũng Đakao gật gù :

— Mày lo xa ghê, Hưng mập ạ! Phải đề phòng tụi nó.

Nó hỏi Bồn lừa :

— Có cách nào sang nhà bên cạnh được không, Bồn lừa?

Bồn lừa đáp :

— Dễ ợt. Khoét đất chân vách, nâng miếng ván lên là chui qua như chó.

Chương còm dọc :

— Vậy nâng ván sẵn đi. Có gì mới kịp trốn chứ.

Bọn trẻ hì hục dọn lối trốn tránh. Chúng đã sửa soạn được cái lỗ chui qua nhà bác Năm xích lô. Rồi chúng khiêng cái giường chặn cửa ra vào. Ba thằng nhãi bên ngoài chưa thấy trở lại. Mảnh chăn của con nhà Năm vẫn nằm cả đống dưới chân cột đèn. Anh em Dzũng Đakao chờ đợi trong im lặng. Chúng trải chiếu xuống nền nhà, nằm suy nghĩ vẫn vơ. Và ngủ đi. Khi chúng thức, không còn vệt sáng nào rời qua kẽ hở của vách ván. Chiếu đã xuống. Một ngày sắp qua. Một ngày tù túng của những đứa trẻ ưa tự do chạy nhảy sắp qua. Dzũng Đakao bắt đầu nao núng. Nó thấy nó giống thằng Năm xa lạ với cây AK50 quá. Nó thấy nó giống Hưng mập, giống bất cứ một đứa trẻ nào phải xa nhà vì ham chơi hay vì bị bắt dẫn đi.

Trẻ con gắn liền đời sống với gia đình. Gia đình là tình thương. Xa gia đình là xa tình thương. Xa tình thương sẽ buồn tủi. Vì không ai để phần cơm đợi mình. Không ai gọi về ăn cơm. Không ai đắp lên mình tấm chăn đơn nếu nửa đêm gió lạnh về ngập phòng. Không ai vá giùm chiếc áo rách bởi cành cây vướng lúc trèo cao bắt tổ chim. Không ai mang mồ. Không ai vỗ về. Xa gia đình không



## mặt trời nhỏ hưng mập

biết bố mẹ, anh em mình ra sao. Năm, cái thằng Năm mặc quần xà lỏn, đã xa gia đình. Nó nhớ bố mẹ nó. Nó khóc hu hu. Nó gọi *má oi*. Nó quên cái chăn dưới chân cột đèn. Chả ai nhặt giùm nó. Dzũng Đakao bước ra cửa, mở căng mắt nhìn bên ngoài. Cái chăn vẫn còn đó. Đêm nay, Năm sẽ lạnh lắm đây. Nếu Năm biết còn hồn đứa trẻ con ở gần nó, lo sợ trong bóng tối, Năm có nghĩ như Dzũng Đakao nghĩ không nhỉ? Trẻ con luôn luôn nghĩ tốt cho mọi người lớn. Nhưng người lớn cứ hay xui trẻ con làm xấu.

— È, Dzũng Đakao, tụi lỗi theo người lớn lên Sài Gòn.

Bồn lừa chép miệng :

— Tụi nó tưởng lén Sài Gòn được vồ Sở Thú, được ăn kem ba màu, được coi chiếu bóng đây mà. Tụi nó bị xí gạt.

Chương còm nói :

— Người lớn *dự khi* tụi nó chơi súng thật bắn nhau.

Bồn lừa lại quen miệng chửi láo :

— *Pé pô* người lớn. Đè tao ra... lừa tụi nó vào đây chơi với bọn mình.

Hưng mập vỗ con muỗi đốt căng nó cái *bố* :

— Bắn nhau mấy ngày lận nhỉ?

Dzũng Đakao buông thõng đôi tay :

— Cóc hiếu.

Bốn đứa trẻ không dám thấp đèn cầy. Chúng lại bóc bánh tét, bánh ú ăn với thịt kho nước dừa. Chập tối, không còn tiếng súng nữa. Bốn đứa trẻ rửa tay, lau mặt và *cút sê* con

tôm như tối hôm qua. Đêm không bao giờ dài với những giấc ngủ hồn nhiên. Sáng hôm sau, cả bọn cùng vui thúc trong những tràng đạn nổ liên hồi. Đạn bắn xối xả từ ngoài lộ vào và từ trong lộ ra. Đạn kêu chiu chiu, xé không gian. Những viên đạn đồng chúng có gặp nhau trên trời không nhỉ? Chắc chúng nó cũng biết chúng nó không ghét nhau nên chúng sẽ tránh nhau. Và chúng không phá vỡ vách ván nhà Bồn lừa. Hãy để những mũi súng chúc lên trời nhé, hởi những người bắn súng. Xin đừng chĩa súng vào nhà tôi. Bồn lừa lầm nhầm cầu nguyện. Căn nhà nó, bố mẹ nó đã mất cả gần một đời mới xây dựng nỗi. Nay đạn phá nát nhà nó, nó sẽ không có chỗ ở. Và rồi nó không còn được vui đùa với bạn bè. Sân cỏ hồn nhiên sẽ úa héo hết. Bồn lừa lại mất công oán ghét những người bắn phá nhà nó.

— Máy bay đã xuất hiện trên trời. Máy bay xà thấp, ngang qua mái nhà Bồn lừa. Nghe kinh khủng. Nhưng máy bay không bắn. Bốn đứa trẻ nằm ép bụng. Chúng muốn đất thật mềm để lún sâu xuống đất. Chương còm la hoảng :

— Chết rồi.

Bồn lừa trợn mắt :

— Chết cái gì?

— Không có *tăng sê* chui nấp đạn máy bay. Nhà máy có đồ đào đất không?

Hưng mập nói :

— Máy bay cóc bỏ bom đâu. Máy bay mình mà. Máy bay bay dạ thôi.

Dzũng Đakao băng lòng câu nói của Hưng mập lắm. Nó ngẩng đầu, chống má lên tay :

— Máy bay không bỏ bom Sài Gòn.

Chương còm cãi :

— Nhưng đánh nhau thì sẽ bỏ bom chứ. Máy bay mình ngày xưa đã bỏ bom xuống dinh Độc Lập thôi. Dinh Độc Lập còn bỏ bom, xóm này sẽ bỏ bom mấy hồi.

Bốn đứa trẻ bàn tán một hồi và chia thành hai phe. Một phe nói nhất định máy bay chỉ bay quan sát. Một phe nhất định nói máy bay sẽ bắn đạn lửa. Không phe nào thắng song bọn trẻ vẫn xuống bếp, dùng dao, mỗi đứa đào một cái hố tránh bom... trong nhà! Chiến tranh đã dạy khôn tuồi thơ, dạy khôn một cách ngờ nghênh. Không đứa nào kêu đòi sốt cả. Chúng cởi áo, hì hục đào đất tránh bom đạn thay vì hì hục đào đất, lập trận giả, bắn nhau bằng đạn mồm. Đến chiều vẫn chưa xong *tăng sê*. Nhưng máy bay bay cao dần. Đạn dưới bắn lên. Đạn ngoài ngại ngàn không bắn vào ngõ nhô.

— Tao đã bảo máy bay mình không bắn mà.

Dzũng Đakao hả hê nói. Hưng mập đưa tay quệt mồ hôi :

— Không ai nỡ bắn chết bọn mình đâu. Bọn mình cóc làm hại ai cả.

(kỳ sau tiếp)

# bông hồng đỏ

Em đang đứng trong khung cửa sổ nhìn ra  
dãy thông dài tít. Những làn sương mỏng mờ  
lấp lánh trên mặt kính cửa sổ. Trời chưa sáng  
hắn em lén ra đây đọc kinh và nhớ đến Mẹ  
thật nhiều. Mẹ biết không lúc này em bị ho  
hoài đó. Có lẽ tại vì cái không khí của vùng  
cao nguyên lạnh lẽo em chưa quen Mẹ nhỉ.  
Chù em thấy thương chiếc áo len màu trắng  
Mẹ đan cho em để dành lên đây mặc cho đỡ  
lạnh, chai dầu xinh xinh em cất giữ để tha  
lên cổ khi bị ho.

Giá có Mẹ bên em lúc này nhỉ. Chắc hẳn  
Mẹ sẽ ôm em trong vòng tay ấm nồng. Em  
ngoan ngoãn ngủ say sưa bên Mẹ như chú mèo  
con. Em còn nhớ vào những buổi sáng lạnh  
trời như thế này. Mẹ và em vo mình trong  
chăn ngủ ngon giấc cho đến khi bình minh đã  
đến cao, cao mãi trên đỉnh cây và chiều vào  
phòng ngủ, qua những ô vuông một màu vàng  
vọt chói lọi. Có lẽ lúc ấy Mẹ mới đánh thức  
em dậy.

Trong nội trú em tập hòa mình sống chung  
với bè bạn, nhưng em lúc nào cũng thấy nhớ  
Mẹ quá. Em nhớ đến khung trời Sài Gòn ấm áp  
và hạnh phúc làm sao đi. Còn ở đây Đà Lạt lầm  
lu莽 lại lạnh nữa thành ra em thấy nhớ  
Mẹ quá đi.

Những ngày cuối tuần em đứng trong phòng  
học thấy bạn bè chúng nó có Ba Má lại rước

về. Mẹ chúng hồn chung thật nhiều và bế bồng  
lên như con Miêu Miêu cơ đấy. Em thấy tủi  
thân làm sao cơ. Những giọt nước mắt âm ấm  
lăn dài xuống đôi má đỏ hây hây.

Em không biết Mẹ có thương em không  
hở ? Mẹ có nhớ em không hở ? Nhưng em thấy  
nhớ thương Mẹ hơn bao giờ hết. Nhưng niềm  
thương nhớ trong em dâng lên tột đỉnh và  
lắng xuống trong niềm tuyệt vọng thật êm dịu.  
Vì em biết Mẹ ghét em lắm phải không Mẹ ?  
Nên Mẹ không ở chung với em. Trí óc em thật  
non nớt không thể phán đoán rằng tại sao Mẹ  
gửi em lên đây học. Mỗi ở vùng cao nguyên  
lạnh lẽo và hẩm hiu làm sao đi. Em thấy kinh  
yêu Sœur Rose quá Mẹ ạ. Gương mặt Sœur  
phúc hậu và giọng nói của Sœur trùm mền  
thay.—Èm dịu và ngọt ngào. Sœur dỗ dành thật  
khéo léo với những cô bé nội trú nhưng hay  
nhè hay nhớ Mẹ như em. Mấy lần em khóc đòi về  
với Mẹ. Sœur dỗ em là : « Mai Mẹ sẽ lên rước Hà  
về ngay mà. Ngủ ngoan nhé em. Sáng mai dậy  
sớm rồi Mẹ lại đón ». Em lâng lâng thấy niềm tin  
và sung sướng rạo rực trong tâm hồn bé nhỏ.  
Và em ngoan ngoãn ngủ một giấc no tròn. Trong  
giấc ngủ đêm ấy, em vẽ ra bao nhiêu cảnh đẹp  
của Mẹ của em. Mẹ hôn em thật nhiều và cho  
đèn em một con mèo bằng thủy tinh thật ngoan  
thật thương vậy đó.

Đến sáng hôm sau em dậy thật sớm, đọc  
kinh. Em lầm bầm những câu kinh Sœur dạy  
cho em. Em tập cầu nguyện nữa mẹ ạ. Đọc kinh  
xong em hấp tấp ra khung cửa sổ nhìn xuống  
hang thông xa tít dày đặc sương mù trắng xóa  
như những đám mây trắng trên bầu trời trong

## nàng tiên mùa thu

Như một nàng tiên dịu dàng  
Mùa Thu đến vỗ về em khi mặt  
em đầy nước mắt  
« Cô bé hờn dỗi kia ơi !  
Hãy quên đi những phiền muộn  
vũ vor — trời xanh ngọt màu mây  
tươi mát đang chờ đợi  
Và quang đường có gió hú hú  
mát làm sao !  
Này đôi mắt sáng ánh sao ơi !

Thôi chớp đi bờ mì cong nũng  
nịu  
Đưa tay đây — ta dắt cô bé đi  
đạo một vòng — buồm chiều thu  
đẹp thế này — cô bé nỡ hững hờ  
quên ư ?  
Ồ ! Đôi má lúm đồng tiền  
Cô bé ơi — hãy cười lên đi —  
để ta được ngắm 2 vết tròn  
xinh — xinh như 2 viên bi  
Và những chiếc răng con trắng  
muỗi như những hạt ngô đầu  
mùa ».  
Em xấu hổ ghê khi nghĩ có người  
đang nhìn trộm như thế

và  
như một nàng thỏ con  
em tung tăng ra vườn  
Nắng mềm mại vương lên mặt  
làm khô hết những ngắn lệ — gió  
đong đưa làn tóc rối bay bay  
Em đan tay vào nhau  
để đôi mắt cũng mở to  
Em mơ màng hình dung khuôn  
mặt của nàng tiên mùa thu trong  
ý nghĩ...

ÁO TÍM

buổi bình minh. Nhưng sáng ra Sœur vào phòng gọi em xuống lớp học. Em tần ngần hai mắt tròn xoe nhìn Sœur nhưng Sœur thật bình thản không để ý đến em. Sœur vuốt mái tóc bùm bê ngắn cũn của em bảo :

— Hà xuống ăn quà sáng rồi vào phòng học.

Hai hàng nước mắt của em lúc này lăn dài trên má. Nhưng em vẫn dấu Sœur và bước vội xuống cầu thang. Em biết rồi Sœur gạt em đó. Em nghĩ chắc Sœur có tội nhỉ. Tại vì Sœur nói dối với em rồi để cho niềm tin trong tâm hồn em chấp cánh bay cao với voi mà em không còn một khoảnh khắc để lưu luyến, để chấp nổi từng khúc mơ, từng niềm tin rạo rực trong đêm qua.

Em ngồi ở khung cửa này cũng lâu rồi Mẹ à. Em nghĩ nếu Sœur lên đây bắt gặp em dậy sớm. Có lẽ em sẽ bị quỳ gối như những cô bạn của em đó. Nhưng em không sợ Mẹ à. Mẹ đừng bảo em bướng bỉnh nhá. Mà em ngoan lắm cơ Mẹ à. Tại vì em yêu và nhớ Mẹ hoài hoài đó.

Hai mắt em chớp thật nhanh. Chừ em mới để ý thấy trên dây lan can những chùm bông hồng đã nở nhuỵ rồi cơ. Em thích quá Mẹ à. Có một bông hoa xinh ơi là màu đỏ thắm như con tim ấy. Em nhớ Sœur Rose nói bông hồng đỏ tượng trưng cho sự yêu thương Bố Mẹ. Có đúng như thế không hở Mẹ ?

Những giọt sương rung rinh trong nhụy hoa óng ánh màu thủy tinh rực sáng như đôi mắt tinh anh của vì sao đó Mẹ. Lát nữa em sẽ chỉ cho Sœur Rose biết và em sẽ xin một bông hoa đẹp nhất cắm vào lọ thủy tinh Mẹ nhé.

Tiếng cửa mở thật khẽ và êm ái. Em

ngược đầu lại. Sœur Rose hiện ra hiền từ và khả ái như một thiên thần hay một cô tiên nhân ái. Đôi môi em mấp máy nhưng chẳng nói một lời nào. Em sợ hãi nhìn Sœur cúi mặt.

— Hà ! sao em ngồi ở gió thế kia. Coi kia đôi môi em tái rãy. Em bót ho chưa hở ?

Em ấp úng nói :

Dạ thưa Sœur... em bót.

— Em bót là khỏi hẳn đấy. Thế mà không vâng lời Sœur rồi. Ra ngồi gió thế kia.

— Dạ... em xin lỗi Sœur.

Sœur lại gần em Mẹ à. Rồi Sœur hôn lên trán em nói :

— Hà thích làm gì nhất hở ?

— Em thích làm thiên thần Sœur à,

— Ồ thiên thần hả ? Nhưng mà phải ngoan cơ đấy. Thế Hà đã ngoan chưa ?

— . . .

— Phải ngoan nhá, chăm học và đọc kinh nữa đấy. Em ráng tập sống trong đoàn thể nhá. Đừng nhớ Mẹ và khóc hèn nhá. Cô bé 13 tuổi rồi, khóc hoài không sợ bị lêu lêu hở ?

Em im lặng, cúi gầm mặt xuống. Mái tóc bùm bê phủ kín cả khuôn mặt. Lúc này em biết đôi môi em tái đi nhiều lắm và nhất là em sắp khóc nữa đấy. Ở nhà Mẹ còn gọi em là «búp bê hay hèn». Vậy mà Sœur lại bắt em tập làm «người nhởn», và không được nhớ Mẹ.

Mẹ ! em yêu nhất mà bắt em quên hẳn Mẹ đi hả Sœur ? Em giận Sœur rồi nhá. Sao Sœur không hiểu em Hà hả Sœur ?

Sœur nhìn em cười cười nói :

## những sợi tơ trời

Trên đỉnh cao của bầu trời xanh  
buổi sáng  
đi buổi sáng tuyệt diệu ngoài  
khung cửa của hồn em  
khi những tiếng hát chim sẻ bắt  
đầu ríu rít diệu quen thuộc  
trên mái nhà  
cùng với ánh nắng thật trong và  
thật đẹp nhẹ nhàng bước lên cửa  
sờ nhìn em

báo hiệu cho em biết đêm đã trốn  
cho mặt trời thức dậy  
em thường thấy những đám tơ  
trời lảng lờ trời đi  
trời đi thảm nhiên như cuộc sống  
hằng ngày của em  
để đến một nơi nào đó  
đến nơi nào  
(làm sao em biết được)  
em cảm thấy thương những đám  
tơ ấy vô cùng  
em gọi đó là những sợi tóc mây  
lạc loài bơ vơ nỗi trôi

một đời không định hướng  
dễ thương nhất của ông trời  
đi những sợi mây trắng thật đẹp  
đã cho em nhìn thấy  
thật rõ kỷ niệm những ngày  
tháng cũ nơi quê nhà  
Quê nhà ngày xưa em đã sống  
thật êm đềm hạnh phúc  
hồi những đám tơ trời lè loi  
kia oí  
hãy bay hoài bay mãi  
cho em được thấy quê nhà lung  
linh trong đó...  
**NGUYỄN THỊ PHÚC YÊN**

— Hà chả làm thiên thần được đâu. Hà hay nhè và nhớ Mẹ lắm.

— Như vậy thì không được làm thiên thần hả Sœur ?

— Ủ. Thế em có thích gặp Mẹ ngay bây giờ không ?

Em ngang vội khuôn mặt lên. Những sợi tóc loà xòa trên tóc che mắt một con mắt của em. Nhưng Sœur đã nhìn thấy đôi mắt em rực sáng và tinh anh hơn bao giờ hết (!) Nhất là đôi môi em không còn tái nữa. Em lắp bắp nói trong sung sướng :

— Thật không Sœur ?

Sœur vẫn vê chiếc khăn quang cổ em nói :  
— Sœur tiếc vì một thiên thần bé bỏng sắp xa Sœur mãi mãi.

Em chớp chớp đôi mắt. Em hiểu lờ mờ câu Sœur nói, nhưng còn thắc mắc.

— Sœur nói gì em không hiểu?

— Em muốn hiểu ngay hỏi ?

— Vâng.

— Nay nhá đê Sœur hỏi em câu này nhá.

— Vâng Sœur cứ hỏi.

Em thương ai nhất hả ?

— Dạ Mẹ em.

— Còn Sœur ?

— Dạ em... em thương nhì.

Em thấy đôi mắt Sœur long lanh nhưng hơi buồn thì phải. Em chả dám hỏi thêm và ngồi im luôn.

— À sáng nay Hà ngồi ngoài cửa sổ làm chi thế ?

— Dạ... dạ... em nhớ Mẹ.

— Có thể thôi à.

— Em có đọc kinh và nhìn dãy lan can. Nhìn xuống thung lũng và hàng thông xanh.

— Thế ở dãy lan can em có thấy cái gì lạ không ?

Em chớp mắt, kiêng chân len lén nhìn ra cửa sổ.

— A, em có thấy,

— Em thấy gì nào ?

— Những đóa hoa hồng Sœur à.

Sœur mỉm cười mở khẽ cánh cửa kéo em ra lan can. Những cơn gió thổi vi vu. Em thấy lành lạnh ở đầu môi. Sœur bảo :

— Em thích bông hồng không ?

— Có Sœur à. Bông hồng đỏ cài vào ngực bên trái thì trong con tim có Mẹ hoài bên em nhỉ.

— Sao lại đê bên trái hở em ?

— Dạ tại vì con tim nằm bên trái Sœur à.

— Thật không ?

— Thật à. Sœur đê thử xem.

Sœur cười vang. Em len lén đặt bàn tay trái lên ngực bên trái. Em im lặng lắng nghe tiếng con tim nhịp đều hòa.

Sœur cho em hai bông hồng đấy. Em hái đi.

— Thật hả Sœur ?

(xem tiếp trang 31)



## đôi mắt biết nói

Em thường nhìn sâu vào đôi mắt  
ấy

Trong mỗi lần gặp nhau

Với hàng mi cong vút

Với ánh mắt long lanh

Đó là một đôi mắt biết nói

Và thật là linh động khi nhìn em

Mắt mở to đầy vẻ ưu yếm ngọt  
ngào

Em muốn chìm ngập trong tình  
thương chan chứa đó mãi mãi

Rồi em cứ nghĩ, nếu lỡ một mai  
kia

Đôi mắt ấy có nhắm lại muôn  
đời

Thì đó quả là 1 điều bất hạnh  
cho em

Nhưng luôn luôn

Em vẫn có thể hình dung lại được  
đôi mắt tuyệt vời kia

một cách thật rõ ràng

XUÂN HOA



# ngày xưa còn bé

## NUỚC MẮT CỦA TÔI

THẢO TRƯỞNG

Năm lên tám tuổi tôi vào nội trú Ecole Servir Vạn-Khoảnh (một chi nhánh của những Ecole Servir do Cố CAO chủ trương ở Nam Định). Trường chiếm một khu đất rất đẹp bên bờ đê, trên triền Sông đào gần đập Tắt giang, cách thành phố Nam Định chừng mươi cây số và cách làng tôi cũng vào khoảng mươi cây số. Hồi đó tôi học lớp Enfantin. Tôi là học sinh nội trú nhỏ nhất và hay khóc nhất. Tôi khóc như mưa như gió ngay từ lúc theo Thầy tôi, anh cả tôi đưa đến trường. Ngồi trên chiếc thuyền nan trong chuyến đi đó, thầy tôi chép miệng phàn nàn với anh tôi «thằng này nó khóc như cha chết vậy».

Đồ đạc quần áo tôi mang theo đựng cả trong chiếc hộp gỗ (rương), khi ấy tôi đã được may những bộ quần áo mới, nhưng những đồ mới đó không làm cho tôi vui mà dừng khóc được. Về sau này tôi mới nhận ra được là mình như một kẻ có hạch nước mắt rất nhạy. Bây giờ tôi cũng vẫn còn khóc như thế. Ai xúc phạm gì tôi tôi hay một chuyện mủi lòng nào đó cũng làm tôi chảy nước mắt dễ dàng.

Nhưng có một điều là tôi khóc rất chân thành, rất xúc động. Khóc như một kẻ đau khổ thực mặc dù nồng nỗi xảy ra không có gì đáng khóc cả nếu như người ngoài nhìn vào.

Tôi học ở Ecole Servir Vạn Khoảnh được một năm thì trường bị bão sập mất ngôi nhà ngôi một tầng. Về sau tôi phải chuyển xuống

trường Nam Định. Các bạn nội trú của tôi hồi đó có lẽ đều nhớ tôi bởi cái đặc điểm hay khóc của tôi. Còn tôi đến nay tôi vẫn nhớ rõ từng người. Những người còn sống sau mấy chục năm chiến tranh. Có anh đã là linh mục. Có anh đã là một kỹ sư chánh sự vụ ở Hòa Xa. Có anh đã làm chính uỷ trong quân đội Cộng sản. Có một anh mời đây tôi nghe nói bị đưa ra tòa vì tội tham nhũng. Từ lâu nay tôi không gặp được ai nhưng tôi vẫn còn nhớ những khuôn mặt của các anh đó mỗi khi có ai kể lại chuyện bạn bè cho mình nghe. Và những khuôn mặt tôi nhớ lại rõ nhất là những khuôn mặt khôi ngô thuở nào trong nội trú Vạn-khoảng. Nhưng riêng khuôn mặt khóc lóc thảm thiết của tôi thì tôi chỉ nhận ra một cách lờ mờ. Bởi có bao giờ mình soi gương khi mình khóc đâu. ● ● ●



### mùa thu và tuổi ngọc

Em có đôi mắt tròn xoe, em có hai bàn tay nhỏ nhắn, em có một mái tóc ngang vai rẽ làm đôi cột hai cái nơ bên cạnh.

Và duy nhất,

Em chỉ có một lòng mơ ước. Chỉ một và mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Đôi mắt em thơ ngày mở lớn khi ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài vườn đếm những lá vàng rơi rụng.

Em tự hỏi: Ủ sao lá không mài ở trên cành, sao lá không mài là màu xanh. Đề khu vườn xanh muốt, đề khu vườn troi mát, đề khu vườn là bóng mát của tuổi thơ. Và đề em tự tay bắt những con sâu ở đậu.

Mùa thu đã về rồi đây ư?

Em rời khung cửa sổ vụt chạy như loài chim bé bỏng vì không thể nào đếm hết, mắt em đã mỏi lắm rồi.

Với đôi chân nhanh nhẹn, với hai bàn tay nhỏ nhắn em nhặt hết lá vàng gom về một chỗ. Xong, em quay lại nhìn. Ô! Em khẽ kêu lên: sao lá cứ rơi hoài thế nhỉ?

Và ước mơ đang đầy trong mắt: lá xanh ơi! mãi là bóng mát để hắt vào cửa sổ để che chở em nghe.

HẢI BÌNH



# quê hương chúng ta

## cầu tre bắc ngang con sông nhỏ

KIM HOÀN

Quê ngoại con bây giờ đâu còn gì nữa hở mẹ ?  
Khói lửa chiến chinh đã xóa mờ hình ảnh ngôi nhà  
ngoại và mảnh vườn thân yêu đã giữ của con biết  
bao nhiêu là kỷ niệm.

Mẹ ơi ! Làm sao con quên được Châu Đốc, nơi  
mà cứ mỗi lần phượng nở, con đến sống với chuỗi  
ngày êm đẹp.

Con nhớ rõ từng nét dễ yêu của ngôi nhà ngoại,  
từng trái mảng cầu ngọt lịm, từng trái ổi chua sai  
oắn, đến nhịp cầu tre bắc ngang con sông nhỏ, mà  
anh Tuyến thường dẫn con ra đấy ngồi câu cá, con  
còn nhớ cây phượng trước sân nhà, những cánh hoa  
màu máu ấy dễ thương làm sao ! Con thường đến  
ngồi dưới gốc phượng, nhặt hoa rơi cài lên tóc, rồi  
cây bàng nữa mẹ ơi ! Sao nhà ngoại có nhiều cây  
của tuổi học trò thế hở mẹ ? Con lấy lá bàng kết  
thành vương miện đội lên đầu, mẹ thường ôm con  
vào lòng và mắng yêu :

— Công chúa của mẹ điệu thế, đội vương miện  
lại còn cài hoa nữa cơ à ? Dễ ghét ghê đi ấy.

Con mặc cổ dấu mặt vào vòng tay siết chặt đầy  
thương yêu của mẹ...

Có những buổi chiều, nắng đẹp nhuộm vàng sân  
cỏ, chúng con ra ngồi nơi đó thả diều, những cánh  
diều bằng giấy màu thi nhau quyện vào gió, mẹ biết  
không ? Con gái mẹ nhìn mãi không thấy chán, và  
còn mơ ước được làm cánh diều để tung bay giữa  
bầu trời xanh rộng, làm bạn với chim và nghe Bắc  
gió thổi nhẹ bên tai khúc nhạc êm đềm.

Mẹ ơi ! Bây giờ cây phượng trước trường con  
đã nở vài bông hoa, nhìn màu hoa ấy, con lại nhớ  
đến kỷ niệm nơi quê ngoại, mùa hạ này, con không  
còn về quê ngoại, chỉ tại chiến tranh cả đấy hở mẹ ?  
Chiếc cầu nhỏ, ngôi nhà, mảnh vườn thân yêu... tất  
cả đều mất đi, bao nhiêu hương vị mặn nồng của  
quê ngoại.

Mẹ ơi ! Còn Hà Tiên nữa, Hà Tiên ! hai tiếng ấy  
con yêu thương từ ngày còn tắm bé, khi con biết

rằng, đó là nơi chôn nhau cắt rún, con đã mở mắt  
chào đời và lớn lên giữa vùng đất ấy, con quen thuộc  
từng bờ đê ngõ hẻm, con đường có hàng me nước  
chạy dài và rặng dương xanh muôn đời rũ lá làm  
bóng mát che cho con mỗi lần con đi học, con  
thương hàng dừa ven bến Đông Hồ, chiếc băng đá  
nơi Đài Kỷ Niệm. Con yêu những đêm trăng sao đầy  
trời, núi Tô Châu nằm như hình con voi, in đậm  
giữa vùng trời nước bao la, nhìn ánh sáng lập loè  
từ chiếc « cốc » nhỏ trên núi, con ngờ đó là cặp mắt  
thật sáng của chú voi khổng lồ.

Con nhớ cái ao nhỏ trước sân trường, có hoa lục  
binh nhuộm đầy màu tím nhạt, cứ mỗi giờ chơi,  
con và các bạn ra hái mang vào lớp đặt trên bàn  
học, rồi chọn từng cánh hoa xinh để tặng cho nhau.

Mẹ ơi ! Rồi bãi Mũi Nai, Thạch Động, Dừa Ba  
Ngọn... bao nhiêu hình ảnh của xứ Hà đều khắc  
ghi trong tâm trí con đó mẹ ạ !

Hà Tiên ! vùng đất nhỏ quê hương không bị bàn  
tay chiến tranh tàn phá, còn Châu Đốc, quê ngoại  
phải chịu biết bao cảnh tang thương vì khói lửa. Mẹ  
ơi ! Con nguyên cầu cho đất Việt thanh bình, cho Hà  
Tiên mãi mãi xinh, cho Châu Đốc bóng hình  
không phai nhạt.

• • •

Thư từ, bài vở gửi về DUYÊN ANH, Tòa  
soạn Tuổi Ngọc, 38 Phạm Ngũ Lão, Saigon.  
Ngân phiếu, thư bảo đảm và mọi giao dịch về  
tiền bạc xin gửi về VŨ MỘNG LONG cùng địa  
chiết trên.

In tại nhà in Nguyễn đình Vượng — Giấy  
phép số 641-BBT-NBC-HCBC.



# GIỜ RA CHƠI

## NGUYỄN ĐÌNH TOÀN

### KỲ CHÓT

Vẫn những cuộc dạo phố, đi xem suối, vào các vườn trồng cây, trồng hoa, những buổi chiều, những buổi sáng vui chơi trong các quán, những câu chuyện nói với Khôi, những cuộc nói chuyện tay ba với Lãm, những buổi chúc Quyên lái xe đi nhặt chung tôi từng đứa một, ở dọc đường, về nhà ăn cơm. Một tháng sống ra ngoài lề lối mệt chút, chúng tôi chỉ còn một ngày hôm nay nữa, mai sẽ trở về Sài Gòn và bắt đầu lại những kỷ luật cũ.

Chú Quyên bảo :

— Các cô các cậu nhất định về sao ?

Lãm nói :

— Cháu hết muốn tập chịu cái lạnh ở đây một mình rồi.

Chú Quyên cười :

— Vậy thì khi nào cháu kiếm ra được kẻ muốn chịu chung sự khổ cạnh với cháu thì cháu cứ lên đây cháu sẽ cho ở nhờ.

Chú Quyên cũng nói tôi có đôi nét phảng phất giống người đàn bà đã chết của ông, giống người đàn bà đó khi bà còn trẻ, giống đứa con gái mà ông bà đã không sinh được, ông cũng nói cảm thấy buồn chán mỗi sáng thức dậy, hay đêm đêm trở về nhà thui thủi một mình,

nhiều bữa ăn sáng, nhiều bữa ăn trưa, những ly rượu uống một mình trong cái lạnh lẽo của Đà Lạt khiến ông bắt đầu ớn, nỗi buồn thảm cô quạnh đó, e sẽ làm cho ông già nhanh hơn nữa. Tôi không biết ông nói đùa hay ông nói thật, ông ngồi muôn xin tôi làm con nuôi. Tôi quá trẻ để trở thành vợ kế ông, nhưng lại quá già để làm con nuôi ông. Tại sao cái ý muốn kỳ cục đó ? Thôi tôi chỉ nên coi như những lời nói đùa của ông.

Buổi sáng chúng tôi ra phi trường ông đã tự lái xe đưa chúng tôi đi. Ông cũng ghé qua chợ mua cho tôi và Lãm một đứa một bó hoa hồng, mua những giỏ trái cây về làm quà cho nhà ở Sài Gòn. Đi quanh những dãy hàng hoa và trái, đó là lúc tôi lại muốn ở lại Đà Lạt. Cái không khí lạnh tanh của sớm mai trên những bức thềm lấm tấm ướt nước, nước rót ra từ những bó hoa lớn, được mang từ các xe vào chất trong các thùng để bày bán, có thể đó chỉ là những hạt sương đọng lúc đêm khuya. Những trái cây cầm mát tay, buổi sáng trên các mặt hàng rực rỡ, học trò tấp nập đến trường, những tấm áo dù màu bay tung trong gió sớm. Tôi thở hoi thở của hồ nước sáng cái ánh

sáng âm u của một ngày vừa rạng trong sương.

Chú Quyên hỏi :

— Các cháu muốn mua gì nữa không ?

Lãm nói :

— Cháu chỉ còn muốn mua lại những ngày hè.

Chú Quyên chia những gói đồ cho chúng tôi cầm ra xe.

Ông vừa cười vừa bảo :

— À, vậy thì chú cũng muốn bán lại tuổi già của chú đây. Nhưng có lẽ tại chú quá giàu nên không có ai có đủ tiền để mua cả.

Tôi nói nhỏ với Khôi :

— Sao Khôi không nói gì từ sáng tới giờ ?

Khôi nhìn tôi bảo :

— Sáng nay chị không chải đầu à ?

— Tôi lười quá.

Chú Quyên quay sang bảo tôi :

— Hãy lên trên này học Chính Trị Kinh Doanh.

Tôi hỏi ông :

— Sao vậy, chú ?

Vì như thế, tôi tin cô sẽ dễ giải quyết những công việc bất ngờ hơn học văn chương.

(xem tiếp trang 22)



## một loài chim bé nhỏ

### ĐINH TIẾN LUYỆN

— Người ta may áo và chải chuốt các cô búp bê thì khéo lắm, nhưng khi người ta chải tóc và cắt móng tay thì người ta cứ « mẹ cơ ». Chao ơi con « búp bê » của mẹ nhởn rồi đấy !

Chi liền « ú » và sà vào lòng mẹ làm nũng ngay.

Chiếc bàn học của Anh Chi cũng đặt trong căn phòng ấy. Thường là có thêm lọ ô mai, hộp bánh hoặc kẹo trong ngăn bàn nữa. Chiếc bàn, căn phòng này quen thuộc hàng ngày đối với tôi, cũng như những bài toán chia phần hoặc những bài luận tả cảnh tôi giảng cho Chi. Và cũng quá « quen thuộc » khi tôi bắt « họ hàng » với những trái ô mai và những viên kẹo ngọt môi ngọt miệng của tuổi Anh Chi.

Đôi lần những viên kẹo ngọt có giọt rượu ở trong. Những giọt rượu thật nhỏ nhưng cũng có khi làm tôi say. Buổi chiều khi tôi sang với Anh Chi.

— Lâu lắm anh Huy chả kể chuyện cho Chi nghe gì hết.

— Anh có biết chuyện gì để kể đâu nào.

— Anh Huy nói dối thế, Chi biết mà.

— Nhưng anh quên hết rồi.

— Anh Huy lại dối nữa.

— Được rồi, Nhưng Chi phải nghe anh nhá !

— Chi đang đợi nghe mà.

— Ngồi ngay ngắn lại.

— Rồi à.

— Hai tay đặt trong lòng

— Rồi à.

— Hãy lắng nghe đây

— Sẵn sàng.

— Ông Tư có 90 mét vải đem chia cho 3 người con...

Chi hé lén và cô đé chồm tới đầm vào yai tôi lia lịa.

— Anh Huy làm bộ đê lừa Chi nhá.

Nhưng tôi làm nghiêm gõ tay Chi ra :

— Anh không đùa nữa đâu.

— ...

— Lấy vỏ ra đặt trên bàn.

Tôi ra lệnh. Chi làm theo y lời, mắt tròn cô bé không rời nhìn tôi. Có lẽ cô bé đợi tôi cười như mọi lần. Nhưng tôi không cười.

— Bây giờ học toán. Chăm chú nghe đây.

Chi ngoan ngoãn nghe tôi đọc và viết. Làm xong bài toán, cô bé nhìn tôi thật lâu. Không thấy tôi nói gì, cô bé lại bên cửa sổ, đứng nhìn ra ngoài vườn. Tôi yên lặng xem bài. Một lát, tôi khẽ gọi :

— Chi này.

— Dạ.

— Lại đây với anh.

Chi ngoan ngoãn bước tới bên tôi, ở mép bàn bên, nhưng mặt vẫn không nhìn lên.

— Chi này.

— Dạ.

— Khóc hở ?

Yên lặng, ngón tay út của Chi di nhẹ trên mặt bàn.

— Học trò giỏi lắm cơ. Toán đúng cả ba đáp số đấy.

Chi khẽ ngược lên nhìn tôi : Đúng là đôi mắt nai uột. Tôi vòng qua cạnh bàn, ngồi xuống bên cô bé:

— Người ta làm nghiêm một tí thôi mà.

Chi phung phu :

— Anh Huy làm Chi sợ thấy mồ.

— Chứ sao Chi bảo cái bộ mặt anh làm nghiêm không được, trông muốn cười lắm.

— Nhưng hôm nào cơ kia.

Tôi làm cho Chi cười ngay. Tuổi ngọc của cô bé mau hồn, mau vui như thế đó. Chi cắn nhẹ vào cánh tay tôi :

— Từ nay anh Huy không... hư thế nữa nha.

Tôi reo lên :

— A ! học trò giỏi nhỉ. Lười mà không học là phải đòn ấy chứ.

— Ai đánh đòn cơ ?

— Thày giáo.

Chi nhìn vào mắt tôi :

— Anh Huy chả có dáng làm thày giáo tí nào. Họa may...

— Họa may làm sao ?

— Họa may chỉ có làm thày giáo của một học trò thôi đấy.

Tiếng nói của Chi trong vắt như giòng nước suối, cuốn trôi mau hết cả những hạt cát nghĩ ngợi của tôi.

Tôi với Chi đứng ở khung cửa sổ nhỏ nhìn ra vườn. Nắng buổi chiều đã bắt đầu ngái ngủ trên các cành cây hoa đại gầy ngoài ấy. Chi đứng sát bên tôi :

— Anh Huy này, mẹ bảo anh dạo này bạn học lắm hở ?

— Ủ.

— Anh Huy đem hết sách sang học với Chi nhá.

— Học chung với Chi hở ?

— Vâng.

— Nếu có đoạn nào bí, Chi làm cô giáo cho anh nha.

— Ủ. Chả phải vậy. Nhưng Chi sẽ biết hôm nào không thuộc bài là tại anh Huy ham đi chơi.

— Và sao nữa ?

Chi ngả mái tóc vào cạnh tay tôi. Cơn gió chiều đang lao xao trong đám lá cây Hoàng Hậu ngoài kia.

— Chi sẽ pha cà phê sữa cho anh Huy mỗi tối, mỗi sáng.

Tôi lặng thinh nhìn ra ngoài vườn để mặc cho gió mơn man trên mặt trong cổ áo tôi. Tôi lặng thinh để nghe xao động làm rộn rã tuổi lớn lên, tuổi học trò nhiều vụng dại của tôi.

— Anh Huy ơi !

Chi níu lấy tay tôi :

— Cút xuống nghe Chi bảo nè.

— Gì hở ?

Chi bóc viên kẹo và bỏ nhanh vào miệng tôi.

— Anh Huy biết tại sao Chi lại bảo anh không có dáng làm thày giáo không ?

— Anh không tin thế.

— Ngay cái chuyện mà anh Huy thích ngâm kẹo là đã không làm thày giáo được rồi. Thày giáo gì mà lúc nào cũng ngâm kẹo ấy nhỉ ?

— Đó là tại học trò chó bộ.



— Vâng, bởi thế nên anh Huy mới làm thày giáo của một học trò thôi.

Chi cười với tôi, trong hơi thở ngọt của những hạt đường đang tan trên môi cô bé khoe chiếc răng khểnh ở khoé miệng xinh thật là xinh.

Nhin Chi cười, tôi muốn ngồi ngoan ngoãn để kề cho cô bé nghe bao nhiêu ngàn truyện cổ tích đẹp. Những truyện cổ tích sẽ cho Anh Chi bé nhỏ một đôi cánh tuyệt vời để Chi là chim, Chi tung cánh bay cao thật là cao. Lạy trời cho ý nghĩ của tôi cũng đơn thành như những viên kẹo, những lời nói và những nụ cười tinh anh ấy. Đề tôi

cũng là một loài chim, đưa tầm hồn lên cao, bay sát bên Anh Chi, ở một khung trời rộng, có lẽ là quê hương của Chi. Và ở đó, chắc vẫn là nơi mà hoài hoài tôi còn phải ngửa mặt lên.

Khi nhìn thấy Chi đẹp, như nụ cười đẹp của Chi. Vẻ đẹp thiêng thánh của tuổi thơ, tôi muốn những hạt cát nghĩ ngợi trong tâm hồn tôi trôi đi hết. Đề tôi đứng bên Anh Chi nhưng bao giờ cũng còn một khoảng cách. Đó là sự kính trọng. Y như một đứa trẻ có những ngón tay dơ mà không dám đặt trên tờ giấy trắng vậy.

Có những lần tôi ngắm Chi viết bên ánh đèn, Chi trông ngoan như một con nai đang ngậm cổ hay đang uống nước. Con nai hiền có đôi mắt tròn long lanh và hay chớp, có đôi má và đôi môi lắm vòi vĩnh, đôi hồn. Vẻ đẹp trong suốt như một pho tượng thủy tinh, pho tượng có bậc đứng cao hơn mà đôi mắt người ngắm bao giờ cũng ngước lên, chi vừa viết vừa nháy ô mai. Cô bé ngừng lên, đôi mắt bỗng ngỡ ;

— A, sao anh Huy nhìn Chi lạ quá vậy.

Tôi luống cuống nhìn lên trần nhà vu vơ... Chi buông bút chạy sang chỗ tôi đứng. Cô bé leo lên ghế rồi ngồi trên mặt bàn, có vẻ giống một con mèo tinh nghịch.

Chi bảo :

— Anh Huy nhìn Chi đi. Anh Huy mở mắt thật lớn cơ... chớp chớp đi Chi xem nào.

Thật là tôi có một chút bối rối, nhưng tôi làm theo ý anh Chi mà không khỏi muốn cười :

— Sao bỗng dung Chi lại bắt anh làm thế ?

— Mắt anh Huy trông buồn lắm nhá.

— Xạo ghê. Ai bảo Chi thế ?

— Tự Chi biết. Anh Huy xòe bàn tay cho Chi coi.

Tôi biết rằng, tuổi kẹo hồng, ô mai của Chi chẳng bao giờ có một vần mây đục nghĩ ngợi, nhất là chẳng giống như mẹ cô bé. Đôi khi bà vẫn thường nhắc nhở hay tính toán cho tôi điều này hay điều đó, vì tôi chẳng có bạn, chẳng có ai chỉ lỗi cho tôi.

(kỳ sau tiếp)



*Thăng Côn là cuốn thứ hai sau Thăng Vũ trong bộ truyện dài Vé Buồn Tỉnh Lỵ gồm sáu cuốn.*

86

Luyến lại ăn. Nó gọi tiếp :

— Một.

Luyến ra tướng bà bị tướng ông của Côn bắt đúng. Côn cười :

— Hi hi, tướng ông bắt tướng bà ăn vụng. Chui đi, Luyến !

Côn khiêu khích Luyến !

— Một nữa.

Con sĩ điêu bảy giờ là chúa tể. Côn ăn luôn và gọi, ba cây. Nó vật bài liền vì xe pháo mǎ điểu mắt hai tướng, kẽ như vô địch. Mỗi người phải ăn hai cây mới hòa. Luyến ăn ba cây. Nó vất sang chỗ Ngọc một cây :

— Hai cái đẹt mũi.

Côn vất tiếp cho Ngọc một cây :

— Hai cái đẹt mũi

Thúy nhanh nhảu :

— Côn cho Thúy nợ bốn đẹt nhé, Côn nhé ?

«Côn nhé», hai tiếng ấy sao mà êm ái thế. Côn lặng người đi. Nó không trả lời Thúy. Luyến đã vơ một nắm bài, xếp gọn, cầm trên tay. Nó hạch Ngọc :

85

Hai cây đỗ giống nhau kết thành một đôi. Xe pháo mǎ đen hay đỗ là bộ ba. Tướng sĩ tượng cũng vậy. Ai cầm bài cuối cùng còn tướng ông, tướng bà mà làng gọi hai cây thì tướng ông, tướng bà đi... «tháo tống». Hai cây đen hay ba cây đen sau rốt, làng không ai bắt được, người đánh «ăn kết» tức là ăn gấp đôi tiền làng. Bọn thằng Côn không bao giờ kêu đúng tên con bài cả. Chúng nó đặt tên cho từng quân.

— Vần cánh, Thúy lật bài lên.

Thúy hồi hộp nói :

— Xe đen.

Ngọc đầy con bài vào giữa :

— Chui.

Luyến khoái chí :

— Mừng quá, đây xe ông Lê văn Định sơn đỏ. Xe đỗ đè xe đen.

Thúy úp con xe đen vất lên con bài chui của Ngọc. Luyến ta hí hửng :

— Đôi cây.

Luyến chờ làng đặt bài xuống chiếu, lật lên :

— Voi đỗ

87

— Ngang mặt cao cao một ti.

Ngọc năn nỉ :

— Cho nợ đi.

Luyến lắc đầu :

— Vừa mới được ván đầu, phải mở hàng chử.

Và nó đẹt sấp bài cứng vào mũi Ngọc hai cái nén thân. Ngọc xoa mũi :

— Lát thua đừng có ăn vòi nghe chura.

Luyến bĩu môi :

— Đây đâu thèm ăn vòi.

Nó nheo mắt :

— Đến phiên mày đẹt, Côn ạ !

Côn vơ tắt cả bài lại, trang lia lịa :

— Bắt cái đi Luyến, Côn cho nợ.

Bốn đứa tiếp tục chơi tam cúc. Côn đỗ, được hoài. Thúy nợ Côn đến một trăm cái đẹt. Ngọc đã trả thù Luyến. Nhưng sau đó, chúng nó giao hẹn lúc nào thôi hãy đẹt một lượt. Thúy cũng nợ Luyến hai chục đẹt rồi. Gần tối, Ngọc phải về nên bàn tam cúc tan. Chơi ba

người càng thích nhưng Luyến đã chán đánh tam cúc ăn đet. Nó muốn chuồn về nhà ngồi đánh ké bất với anh chị nó ăn tiền cơ. Côn rủ Ngọc ở lại, con bé khăng khăng đòi về. Luyến tính số nợ. Nó dơ cỗ bài :

— Thúy, dơ mũi ra ! Đây đet nhẹ thôi.

Côn nắm lấy cỗ bài :

— Mày còn tao mười lăm đet, tao trừ cho Thúy.

Luyến ngó Côn, cười xỏ :

— Mày nợ gì nó mà đòi trừ ? Ờ, mày đet ông mười lăm cái đi, ông đet lại nó hai mươi cái. Mày bảo mày ghét con gái mà ?

Côn chối bài bài :

— Tao bảo bao giờ ?

Luyến lượm hạt dưa, cắn tanh tách :

— Năm ngoái, mày quên à ?

Côn cứng họng, chẳng biết nói sao. Cuối cùng, nó cù nhầy :

— Hòa cả làng. Giao hẹn rồi.

Luyến cãi :

— Giao hẹn gì ?

bảo « Côn chơi với Thúy ». Tiếng « thích » nào khó khăn chi mà Côn không dám nói. Nó nhón miếng mứt giừng bỏ vào miệng :

— Muốn cho con chim cu nó gáy, Thúy đừng mở miếng vải che kín cái lồng, Thúy nhé !

— Sao thế ?

— Chim nó xấu hổ.

— Nó xấu hổ thì nó không gáy à ?

— Ủ.

— Buồn cười nhỉ ?

— Ủ.

Đồng hồ trên tường điểm boong boong tám tiếng. Dưới nhà, bác Thụy đang đánh chǎn. Côn bước ra cửa. Trời đã dứt mưa và ngập đầy bóng tối.

— Côn về đây, Thúy ạ !

Tới hè, Côn ngoái cõi dặn Thúy :

— Thúy đừng chơi với thằng chó Hội nhé !

Thúy hỏi theo :

— Sao thế hở, Côn ?

Côn không đáp. Nó quấn lại chiếc khăn

— Đang chơi bỏ về không được đet.

Luyến đứng dậy :

— Từ nay không chơi với mày nữa, mày ăn gian cho con Thúy.

Luyến bỏ về. Côn giữ Ngọc lại. Con bé không chịu. Con bà cô này dẽ ghét. Nó muốn cầm cỗ bài đet vào mũi con Ngọc cho xung đỗ lên. Côn không về. Nó muốn ngồi bên Thúy mãi mãi để đánh tam cúc và bênh vực Thúy. Nhưng hết người đánh tam cúc rồi. Thúy bảo hai người chơi buồn lầm vì biết hết bài của nhau. Căn phòng còn hai đứa. Chúng nó cắn hạt dưa, ăn mứt và nhìn nhau. Đôi mắt con Thúy ban đêm cũng long như ban ngày.

— Côn này, Luyến nó không chơi với Côn nữa thì Côn chơi với ai ?

— Côn chơi với Thúy :

— Thúy không biết đá bóng.

— Cần gì đá bóng, Côn chán đá bóng rồi.

— Thế Côn thích gì ?

Côn muối nước bọt ừng ực. Hạt dưa không làm nó khô cõi đâu. Nó muốn nói « Côn thích chơi với Thúy » mà chẳng dám nói. Côn vừa

phu la rồi bước nhanh. Đêm nay sẽ năm mươi thấy nụ cười đầu xuân của Thúy.

## mười hai

Khi những cây nêu vừa hạ và khi vôi bột rắc dưới cửa mỗi nhà vừa sạch dấu vết thì tĩnh lý chuyển mình. Dân thị xã ngủ vùi trong chǎn ấm, sáng sau thức dậy mới biết có đảo chính. Nhật đã đảo chính Tây, Nhật chiếm tòa sứ, rút cờ tam tài xuống và kéo cờ mặt trời đỏ ổi lên. Những nơi có Tây, Nhật chiếm hết. Ông Tây bà Đầm và Tây con bị Nhật bắt giam một chỗ. Trại lính khổ xanh, Nhật chỉ canh giữ chung quanh. Thị xã Thái Bình được phen kinh ngạc. Mọi nhà đóng chặt cửa. Đường phố vắng hoe. Lính Nhật phóng xe khắp đường, súng chĩa vào hai bên để thị uy. Đến trưa, có lệnh dân chúng phải mở cửa, buôn bán như thường. Lệnh được những người thông ngôn bắc loa đi trên xe cam nhông kêu gọi. Lệnh còn nhắc đi nhắc lại câu « Quân đội Thiên Hoàng diệt thực dân Pháp và trao trả độc lập cho nước Việt Nam ».

Từ một khe cửa hở, Côn đã nhìn rõ người thông ngôn Việt Nam đứng bên viên sĩ quan Nhật đeo kiếm trên xe: Người thông ngôn đó tên là Ban, bố Côn quen biết. Ông ta được dân thị xã kính sợ từ ngày linh Nhật sang Thái Bình. Chính ông Ban nói lớn «Quân đội Thiên Hoàng diệt thực dân Pháp và trao trả độc lập cho nước Việt Nam». Nước ta đã độc lập. Độc lập ra sao, Côn không hiểu nhưng nó mừng rỡ. Côn sẽ gặp lại thầy Đàn. Và chẳng bao giờ nó còn thấy linh sen đầm Tây vào trường bắt các thầy đem về sở mật thám.

Côn hỏi bố :

— Nước ta độc lập rồi hở, bố ?

Bố nó mắng :

— Con là trẻ con, biết cái gì mà nói nhảm.

— Ông Ban nói.

— Kệ ông Ban. Con lo học hành đi. Không ôn bài vở, mai mốt đi học theo sao kịp bạn bè. Bố đã dặn chờ nói chuyện độc lập.

— Rồi thầy con có về Thái không ?

— Bố không biết. Đêm qua lính Nhật nổ súng, con chờ ra đường sẽ bị lạc đạn đấy.

Dưới mắt người lớn, Côn vẫn chỉ là thằng con nít. Bố thằng Côn đâu biết thầy Đàn và thằng Vọng đã nhòi vào tâm hồn nó những danh từ không hề học ở trường. Và những danh từ ấy đã ám ảnh Côn. Nó chỉ quên khi ngồi gần Thúy. Và giá nếu cuộc sống cứ bình thản trùm kin dân tinh ly, ngày nào đó, Côn sẽ trưởng thành là một nhân vật tiêu thuyết kiếm hiệp. Nhưng sự bình thản thật sự bị phá rối. Nhật đã nổ súng bắt Tây nhốt một chỗ! Mấy đời nay chưa xảy ra chuyện lạ đó. Côn biết một vài điều mà bố nó không bao giờ trưởng rẳng nó đã biết.

— Bố ơi, có phải Nhật là phát xít không ?

Bố thằng Côn trợn mắt :

— Mày chết, ai bảo mày thế ?

Chuyện quan trọng rồi. Đến nỗi bố nó gọi nó bằng «mày». Côn không dám khai cho Vọng. Nó lẩm lét :

— Ở trường mấy anh lớp nhất nói.

— Tao phải xích chân mày ở nhà. Nhật nó nghe thấy, nó rút kiếm chém mày làm hai.

Thằng Vọng đã nói đúng. Nhật hung ác lắm. Côn ninh thính, linsk xuống nhà. Trưa hôm sau, thằng Vọng tới tìm Côn. Nó hả hê khoe :

— Nước ta độc lập rồi.

Côn bịt miệng Vọng :

— Nói khẽ chứ, bố tao sợ. Độc lập là gì hở, mày ?

— Là người mình cai trị người mình. Mày sang bên kia cầu Bo chơi không? Vui lắm. Nhật nó bắt Tây kéo xe bò chở đất.

— Có bố thằng Dương không ?

— Thằng phó cầm ấy à? Nó bị ông Ban tát hộc móm mồm giữa phố chính. Mày đi coi Tây kéo xe bò không? Tụi trường mình kéo nhau đi coi hết.

Côn theo Vọng đi. Hai đứa rủ thêm bọn thằng Luyến. Chúng nó chạy một mạch sang bên kia cầu Bo. Ở đó, những ông Tây mẩy ngày trước còn khệnh khạng, hé ra lừa, mặt mày hốc hác, quần áo lôi thôi, chân đất, đang đào đất, xúc đất đồ lên xe bò. Những ông Tây sen đầm

bị kéo và đầy xe bò đất đem đồ trên đê : Bọn trẻ con đã ôm bụng cười thích chí. Linh Nhật cũng cười theo. Thỉnh thoảng, linh Nhật bắt Tây chạy thật nhanh. Mấy anh Tây đầy xe ngã chuí mặt xuống đường. Quen đi già, nay mấy ông Tây đi đất, đá dăm đầm vào chân, chảy máu, nhăn nhó. Nhiều anh chịu không thấu, cởi áo bó lấy chân. Các bà Đàm hòng bế Tây con, đứng một chỗ, nhìn chồng bị hành hạ, khóc như di vỡ tổ. Thằng Vọng leo lên vồng cầu, héo lớn :

« Ai sinh ra cái xe bò  
Để cho Tây phải kéo gó lung tôm ».

Bọn nhãi vỗ tay rào rào. Chúng nó bảo Vọng dạy hai câu đó. Thuộc rồi, chúng đến gần các ông Tây, lải nhải đọc. Nhiều ông Tây biết tiếng Việt Nam, xấu hổ cúi gầm mặt. Có ông khóc hu hu. Giữa trưa, Nhật bắt đào đất, đồ đất và không cho uống nước, các ông Tây khát lè lưỡi ra giống hệt những con chó khát. Nhật còn bắt bà Đàm ngồi trên xe tay, chĩa súng sai ông Tây kéo lên dốc cầu và xuống dốc cầu. Xuống dốc, xe có đà, ông Tây không biết kéo xe bị ngã nằm bất tỉnh. Xe lật xuống vệ đường, bà Đàm ngã nhào. Nhật cười ha ha. Thằng Vọng lại héo lớn :

— « Ai sinh ra cái xe tay  
Đè Tay vất vả chân tay tối ngày »

Luyến rút súng cao su định « tia » thằng Tây nhà đoán chuyên môn đi bắt rượu lậu. Thằng Tây này đã có lần đến nhà nó, lấy cái que sắt nhọn chọc khắp chỗ. Nó còn súng sộ với bồ thằng Luyến, đòi bắt bối nó nữa. Luyến nạp đạn. Nó kéo căng hai sợi dây cao su. Nhưng khi sắp buông tay, Luyến lại thôi. Nó thấy thương hại bọn Tây. Một người lính Nhật dùng tay chỉ chỗ khuyết khích Luyến bắn. Nó lắc đầu. Côn đã không cười chế nhạo Tây nữa. Sự ghét bỏ của nó kể như hết. Nó bảo Luyến :

— Nhật nó đều quá, mày nhỉ ?  
— Ủ.

— Nó không cho Tây uống nước, tao sợ Tây chết khát mất. Hay là tao với mày lấy nước cho tụi nó uống đi.

— Nhật nó giết, mày ạ !

Còn vãy Vọng xuống. Nó hỏi Vọng :

— Mày có dám đem nước cho Tây uống không ?

## mười ba

Sau những ngày đảo chính, tinh ly náo nức nhộn nhịp. Vẻ buồn thoang thoảng của nó biến đâu mất. Đảo chính ví như một lớp phấn hồng nhạt đánh phớt trên khuôn mặt lười trang điểm của cô gái tinh nhõ. Đâu đâu người ta cũng nói chuyện độc lập và khôi Đại Đông Á. Bài hát « Tiếng gọi sinh viên » của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước được người lớn và trẻ con thị xã Thái Bình hát một cách say sưa.

— « Ngày sinh viên ơi, quốc gia đến ngày giải phóng. Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống. Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Dù cho thây phơi trên gươm đao. Thủ nước lấy máu đào dem báo... »

Thằng Vọng đứng giữa sân trường, bắt nhịp và dạy bạn bè hát. Khắp sân trường, học trò tụm năm túm ba tập hát « Tiếng gọi sinh viên ». Các lớp đóng cửa im im. Học trò tới trường để hát và bàn tán chuyện độc lập. Vọng tiếc rẻ không có con nhà Vũ thôi ác mô ni ca. Nó hát khản cả tiếng, hát vang lừng như thế cả

Vọng trè môi :

— Kệ mẹ chúng nó. Chúng nó có thương mình đâu. Thầy tao bảo vì Tây mà dân ta khổ sở

Còn rủ Luyến và Lộc về. Vọng nói theo :

— Tây nó còn trốn một mờ, ông sẽ đi tìm bắt giao cho Nhật lấy tiền thưởng.

Chiều hôm ấy, lính Nhật giải các ông Tây bà Bầm thất thế đi bộ, áo quần lêch thêch, mặt mày phờ phạc diễu khắp phố. Dân thị xã kéo ra hai bên vỉa hè coi rất đông. Nhưng không ai nỡ ném trứng thối, cà chua ủng hay vỏ súp bò vào đám người chiến bại. Linh Nhật kêu gọi dân chúng hãy chỉ chổ Tây trốn tránh. Và dọa ai chưa chấp Tây sẽ bị xử tử. Mấy hôm sau, Nhật tóm cổ cả chục ông Tây mặc áotoi, đội nón mê từ các làng xa thị xã về. Chẳng hiểu những người nông dân nào đã giúp Tây trốn tránh. Chỉ tiếc những cái mũi lỗ không dấu nổi lính Nhật và thông ngôn người Việt Nam của họ. Những ông Tây trốn không thoát bị đánh đập tàn nhẫn. Còn nghĩ tới Vọng. Nó thấy hơi hoi giận Vọng.

đời nó chưa bao giờ được hát.

— « Sinh viên ơi !

Mau hiến thân dưới cờ

Sinh viên ơi !

Mau làm cho cõi bờ

thoát cơn tàn phá, vẻ vang đời sống, xứng danh ngàn năm giồng giống Lạc Hồng.

Người lớn gặp nhau ngoài đường, nắm trái nắm dơ lên cao chào nhau. Trẻ con cũng dơ nắm đấm chào nhau. Đưa đám ma một nhân vật của thị xã, người ta theo quan tài hát bài « Tiếng gọi sinh viên ». Một cơn gió mới lùa vào tâm hồn Côn cùng với niềm hân hoan của dân tộc. Bản nhạc « Tiếng gọi sinh viên » đã dạy Côn lớn lên, khôn ra. Nó mới hiểu yêu nước là phải « xông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền ». Côn nhìn lá cờ vàng ba sọc đỏ phất phơ bay trên ngọn cột cờ trường học. Phải hiến thân dưới lá cờ đó, Thầy Đàm đã hiến thân dưới cờ, thầy đã ra đi lấy máu đào đền nợ nước. Còn muôn gấp thầy Đàm để ôm chặt thầy. Nó thương thầy gấp bội. Nó hạnh diện là học trò thầy Đàm như Vọng hạnh diện là học trò thầy Hoan.

(xem tiếp trang 32)

Tôi cười với ông, bảo :

— Cháu còn nhiều thì giờ để lựa chọn lo gì.

Xe chạy lên phi trường khi những tia nắng đầu tiên chiếu trên các lè đường, nhưng ở nhiều quãng rừng nắng đã chói chang. Những cánh rừng đan xuyên nhau nhìn qua cửa xe ở những khúc quẹo. Đà Lạt lùi xa mãi ở phía sau. Rừng bây giờ vàng óng dưới nắng.

Chú Quyên bảo :

— Trời tốt thế này các cháu đi máy bay khỏi sợ gì nřa.

Chú bỏ chúng tôi ở phi cảng và trở lại Đà Lạt ngay sau đó. Tôi ngồi cảm ơn ông một lần cuối nřa về những ngày vừa qua. Ông cười chúc chúng tôi sẽ thi đỗ và hãy để ý đến việc lên học trên Đà Lạt trước khi cho xe chạy.

Chúng tôi làm các thủ tục giấy tờ cần thiết và chờ phi cơ tới. Trời bắt đầu nóng. Trên trán Lâm đã thấy lấm tấm mồ hôi. Thấy Khôi không nói một tiếng nào, Lâm hỏi nhỏ tôi, có chuyện gì giữa hai người không? Tôi nói không, trên nguyên tắc. Lâm cười bảo, cái nguyên tắc của mày coi bộ không rõ ràng cho lắm. Tôi nói rõ như ban ngày vậy, không có gì để phải nghĩ ngợi. Lâm vẫn cười bảo, nhất định phải như thế chứ. Chỉ hiềm một nỗi, giờ ra chơi sang năm thời tiết chắc sẽ đổi thay. Tôi cũng cười bảo Lâm, một năm thì còn gì là thời tiết nřa mà lo lắng xa quá thế.

Máy bay đáp xuống sđ xuồng Sài gòn. Xe nhà Lâm đón chúng tôi tại trạm và đưa tôi về nhà trước. Sài gòn của một tháng xa không có gì thay đổi, hay chỉ thay đổi như một chút nắng, một ít bụi bám bên ngoài các hàng cây.

Lúc xuống xe Lâm chia phần quà cho tôi cùng với bó hoa chú Quyên mua cho.

Tôi bắt tay Khôi từ giã. Đây là lần thứ nhất tôi tự ý muốn bắt tay một người. Cái trò chơi tôi thường lấy làm lạ ấy của mọi người lần đầu tiên, tôi cảm thấy thực sự là trò chơi của mình.

Tôi bảo Khôi :

— Tôi sẽ gặp lại Khôi chứ?

Khôi bắt tay tôi và không nói gì. Chiếc xe lăn đi và hình như tôi

nghe tiếng Lâm hỏi Khôi, có phải Khôi yêu tôi không? Câu nói nghe loáng thoáng làm tôi thấy ngọt ngào. Nhưng có lẽ đó chỉ là cái không khí nồng nực sẵn có của Sài gòn, Sài gòn mà chúng tôi vừa trở lại từ Đà Lạt. Khôi yêu tôi hay không điều ấy có nghĩa gì? Bao nhiêu tuổi thì người ta nên nghĩ đến điều đó? Và đến bao nhiêu tuổi thì người ta hiểu được điều đó?

Nhà vắng hoe. Mẹ tôi và em Hiền đi thăm anh Trí, anh vừa vào trại nhập ngũ tuần trước. Ba tôi cũng đi từ sáng chera về. Người giúp việc trong gia đình xếp dọn những đồ đạc, quần áo cho tôi và cho biết như thế.

Một tháng xa nhà của tôi, việc anh Trí nhập ngũ là sự đổi thay thứ nhất (và có lẽ cũng quan trọng nhất). Tôi trở lên phòng mình trên lầu, qua phòng anh Trí, tôi hé cửa nhìn vào, giường nệm sách vở được

xếp đặt gọn ghẽ, trên mặt bàn tấm ảnh của anh chụp ngày vừa tốt nghiệp sư phạm lồng trong chiếc khung bằng kính đầy trông nghiêm nghị làm tôi buồn cười (thôi chứ anh Trí, nhờ anh một tí). Anh sẽ tha hồ bịa đặt về những ngày đi lính của anh để dọa dẫm tôi. Cũng có thể anh sẽ không nói một điều gì. Biết đâu anh sẽ không còn thể nói một điều gì, một ngày nào đó... Tôi khép cửa, trở về phòng mình, ngồi xuống bàn học, ăn tay trên cái nút đèn đèn trên bàn, ánh sáng vàng của chiếc bóng nhỏ tỏa trên mặt miếng kính lót bàn, hắt lên những tia sáng làm chói mắt. Cái mặt kính ấy, cái ánh sáng ấy, tôi đã thấp lén trong bao nhiêu năm, đã nhìn thấy trong bao nhiêu năm, tôi lại sắp bắt đầu lại, trong nhiều năm nřa, để sửa soạn tương lai. Tôi học để làm gì, hay chỉ để dành lấy một phần ăn trong tương lai?

Buổi chiều mẹ tôi về nói cho biết về chuyện anh Trí. Anh đã sang thụ huấn tại quân trường, đã bắt đầu công việc được gọi là «chà láng». Hãy cố gắng anh Trí, hãy cố làm tròn nhẫn hết những gì còn sót lại trong anh. Chủ nhật tối em sẽ vào thăm anh. Em sẽ rủ theo một đứa bạn để anh «thử thời vận». Hình như đã có lần anh nói cho em hiểu mang máng rằng đàn bà là niềm an ủi lớn lao nhất của cuộc đời. Em mong anh không nhầm. Để cho mỗi chúng ta đều có thể tiếp tục đời mình, trước sự thật, cảm dỗ, hứa hẹn và đe dọa.

NGUYỄN ĐÌNH TOÀN



QUÁN CHẠP PHÔ

*duyên anh*

Lầu I số 75  
Crystal Palace

Nguyễn Trung Trực & Công Lý  
Sài gòn

- Sách của các tác giả chọn lọc có chữ ký.
- Báo Tuổi Ngọc từ số 1.



# nhīn ca TRÔNG RỘNG

## tân toán học là cái quái gì ?

• ĐĂNG VÂN HẦU

### 1

1.— Cách đây ngót một tháng, nhân dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh ngoài Bắc qua đời, tôi có viết bài đăng báo và đọc trên làn sóng điện (1) nói rằng ông Hồ chết vì buồn. Buồn mà chết, vì « *biện chứng pháp duy vật không theo kịp tin tức học* ».

Theo ý tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người, một chiến sĩ Cộng sản, có một tâm hồn sắt đá. Năm 1952, tiễn cán bộ phát động đi công tác Cải cách Ruộng đất, ông bảo họ « *máu càng chảy nhiều, thành công càng vĩ đại* ». Năm 1968, mặc dù biết rõ hơn ai hết cái giá của cuộc chiến tranh trong Nam (và ném bom ngoài Bắc), ông tuyên bố sẵn sàng tiếp tục chiến cuộc, và yêu cầu đồng bào (ngoài Bắc) hy sinh nhiều hơn, lâu hơn. Xét như vậy, tôi cho rằng sự thất bại trong Nam chưa đủ làm cho ông buồn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không buồn, nếu ông còn hy vọng tiếp tục cuộc chiến đấu, và hy vọng, một ngày nào đó, lật ngược thế cờ. Nhưng hy vọng đó không còn. Chắc chắn là không còn. Vì đó không phải là một vấn đề chính trị, có tính chất chiến thuật, chiến lược, nghĩa là có tính chất giai đoạn ngắn — ngắn là 2, 3 năm ; 5, 10 năm. Vì đó là một vấn đề văn hóa, một vấn đề văn hóa nặng về khoa học, kỹ thuật, theo quan niệm Tây phương.

Đó là nguyên nhân vì sao tôi viết bài này cho các bạn đọc. Đề tài cao và khó lầm, nhưng các bạn cần phải đọc. Trước hết vì thời gian sắp tới có tính chất quyết định về khoa học và kỹ thuật, mà người Việt — mang tiếng là thông minh! — rất lạc hậu về phương diện đó: trừ một số người rất nhỏ, người Việt từ trẻ (trưởng thành) đến già, đều chú ý rất ít đến khoa học, nhất là đến toán học. Vậy, lẽ cố nhiên, các bạn trẻ, thiếu niên, có bỗng phản danh dự đuổi cho kịp người thiêng hạ. Còn lý lẽ thứ hai, rất thực tế, là các bạn học sinh Trung học, chương trình Việt, sắp phải học toán theo một phương pháp mới. Tôi nghe nói Bộ Giáo dục chuẩn bị tài liệu sắp xong, và bắt đầu từ năm học 70-71, học sinh Đề

Thất sẽ được làm quen với Tân Toán học hoặc Toán học Mới.

### 2.

Nếu được hiểu một cách hoàn toàn phù hợp với quan niệm thông thường của chúng ta, từ trước đến nay, thì Tân Toán học không xứng đáng với chữ « tân » của nó. Vì « tân » có nghĩa là mới, và đi liền với danh từ « toán học », nó cho phép chúng ta nghĩ rằng các bạn sẽ được học *những phương pháp mới về toán học*, ví dụ như không làm tính cộng, tính trừ nữa.

Sự thật không phải như vậy. Sự thật là các bạn chỉ được học *các bài toán theo một phương pháp mới*.

Muốn cho các bạn dễ hiểu, tôi xin kể một truyện cũ làm ví dụ. Vào khoảng đầu năm 1966, thầy Vũ Ngõ Mưu ở trường Chi Hòa, cho in một cuốn sách dạy làm toán. Trong sách, thầy Mưu có đặt câu hỏi về ký hiệu « *1 à x...* » trong các bài giải có quy tắc tam xuất. Cuốn sách lọt vào tay thầy Nguyễn Hiến Lê, và thầy Lê tỏ ra đồng ý với thầy Mưu về tính chất khó hiểu và không cần thiết của ký hiệu đó. Rồi đến lượt tôi được đọc bài của thầy Lê trên báo Bách Khoa, và tìm đọc luôn cuốn sách của thầy Mưu. Tôi thấy ký hiệu nói trên quả thực khó hiểu, nhất là khi quy tắc tam xuất được áp dụng máy móc mà không có giải thích. Tôi đề nghị giải thích quy tắc tam xuất như một chu kỳ biện chứng:

định thề → mẫu thuẫn → tân thề

Trong chu kỳ này, ký hiệu « *1 à x...* » được kẽ như yếu tố khởi đầu của cả chu kỳ, và cố nhiên, không thể bị bỏ đi được.

Bài tôi viết, trên báo Văn, dài lắm. Tôi sẽ không nói lại ở đây, mà chỉ nhắc lại một ý kiến đã được tôi trình bày: học làm tính đố chính là học lý luận.

(kỳ sau tiếp)

# một buổi sáng mươi năm



## TƯ KẾ TƯỜNG

Gió Bắc đã về hai hôm nay. Trời thật lạnh. Buổi sáng, Thuyên hay lười biếng, thường nằm lại trên giường chờ cho tiếng chim chìa vôi kêu tí tít ngoài hàng tre mới tung chăn ngồi dậy. Lúc đó, mặt trời đã hé trên cao những ngọn cây ngó thấy ở xa. Chỉ riêng mỗi một hôm nay Thuyên dậy thật sớm. Vì chiều hôm qua Ba về. Ngủ lại nhà một đêm. Sáng nay Ba đi. Thuyên đã cố tâm dậy thật sớm để đun nước pha cho Ba một bình trà thật đậm để Ba nhâm nháp với kẹo đậu phุง trước khi Ba ra bến xe. Nhưng khi Thuyên thức dậy đã thấy Ba và Mẹ đang ngồi uống nước trà nói chuyện thăm thì dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn hong bóng lớn để trên bàn thờ bà Nội. Thuyên di rũa mặt thật nhanh rồi trở lên, co ro trong chiếc khăn lau, như muốn giấu bớt hơi lạnh của buổi sáng sớm. Mẹ ngó Thuyên nói :

— Sao hôm nay con dậy sớm thế. Mọi hôm phải đợi mẹ gọi mới chịu mở mắt. Và chỉ xuống giường khi nào có tiếng chim chìa vôi kêu tí tít ngoài hàng tre. Con trai gì mà lười biếng quá. Nói xong mẹ cười. Thuyên biết đó là câu trách yêu của mẹ nên nhẹ răng cười theo

rồi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Mẹ rót cho Thuyên một tách nước trà, bẻ cho một miếng kẹo đậu phุง «Bà Tư». Nói :

— Uống cho ấm. Hôm nay mẹ có đồ ăn ngon để con giỗ cơm mang theo vào trường. Trưa ở lại lớp ăn khỏi phải về nhà xa. Ba ngồi im lặng hút thuốc. Tách trà bốc khói trước mặt. Ba Thuyên bao giờ cũng ít nói. Nên nom ông có vẻ khó khăn. Thêm vào đó, sự xa cách của ông và gia đình làm ông như một người khách thân quen nào đó, trong một dịp, ghé thăm mẹ con Thuyên mà thôi.

Chú Thuyên không thấy ở ông một tình thương sâu đậm nào của cha. Điều này làm cho Thuyên tủi thân và sự xa cách đó gần như không có một sức gì đẩy lại gần được. Đứng trước mặt ông Thuyên vẫn e dè. Ngồi đối diện với ông Thuyên vẫn sợ hãi. Cái sợ hãi rất tự nhiên. Bởi lẽ, Thuyên không biết được tình thương của ông đối với Thuyên như thế nào. Với mẹ thì lại khác. Thuyên với mẹ gần gũi hơn. Mẹ thương Thuyên thế nào, ra sao bà đều biểu lộ qua cử chỉ, lời nói. Bằng một cái suýt soa hay chắt lưỡi thật dài khi Thuyên đi chơi đạp phải trên đường một cây gai keo về

hnà ngồi ở ngạch cửa tần mẩn lè ra. Bằng sự âu lo hay thức trắng đêm ngồi bên giường khi Thuyên đau nặng. Với ba, những điều ấy tuyệt nhiên không có. Tại vì ba ở quá xa chăng ?

Thuyên đưa tách lên môi nhấp một ngụm nước trà. Hương trà thơm phức. Hơi nóng tràn vào từng thở thịt, làm bớt đi cái lạnh bên ngoài. Thuyên chậm rãi cắn từng miếng kẹo đậu phุง Bà Tư. Kẹo đậu phุง của bà Tư thì khỏi chê. Thuyên vẫn cùng các bạn gói với bánh phồng ăn mỗi buổi trưa ngồi trong bóng mát. Đường cho vào kẹo không dẻo lắm, chỉ vừa đủ dinh ở kẽ răng. Ăn xong ngồi đưa ngón tay vào miệng cạy ra từng mảng, thích thú làm sao. Đậu phุง thật bùi. Bánh phồng lờ lợ, vừa dai vừa dòn. Ăn đúng «kiểu» như vậy mới thấy kẹo đậu phุง bà Tư ngon không chê được.

Ba hút hết điếu thuốc ném tàn. Ông uống một ngụm nước trà. Xong nói với Thuyên :

— Năm nay con học lớp mấy.

Thuyên đáp :

— Dạ, lớp Tiếp Liên.

— Con bao nhiêu tuổi ?

— Dạ, mươi mốt.

— Bấy trường con lên Sài Gòn với ba.

Mẹ nói :

— Bấy trường này Thuyên nó lên Bến Tre thi vào Đệ Thất. Đậu sẽ học ở đó luôn. Em thấy như vậy tiện, tỉnh ở gần nhà hơn là Sài Gòn, quá xa.

— Sao lại tiện ? Học ở đó vừa tốn tiền nhà tiền cơm. Lên Sài Gòn ở với ba không phải tốn những thứ đó. Thuyên chịu không ? Chịu lên Sài Gòn không ?

Thuyên lắc đầu

— Đề con thi xong rồi tính. Học Đệ Thất trường tỉnh cũng đâu có thua gì ở Sài Gòn ba ?

— Ba không nói thua hay hơn gì cả. Mà sao cho nó tiện. Lên đó còn có ba. Học dưới này một mình mày đi chơi không ai mà biết.

Thuyên ngó mẹ muôn khóc. Chưa chi ông đã nói oan cho mình. Mẹ nhu hiều ý Thuyên nên cười nói :

— Thôi thì cứ để nó thi vào đệ thất xem sao.

Ba ậm ừ :

— Cũng được.

Xong ông xem giờ, nói :

— Ra bến xe thì vừa.

Ông cúi xách cái valy nhỏ đi ra cửa. Mẹ nói :

— Con ở nhà, mẹ đưa ra bến xe.

Thuyên cũng đứng lên ra đứng trước thềm, nhìn theo bóng hai người đi nhấp nhô dưới bóng lá rạ con đường lớn. Ánh trăng hạ tuần mọc lúc gần sáng, bày giờ thật nhạt. Rọi xuống vườn mia bên cạnh nhà lờ mờ. Gió bắc thổi nhẹ từng cơn, những tia lá mía cọ vào nhau rì rào. Thuyên nghe như có một nỗi buồn nào thật xa vắng. Thuyên đứng nhìn theo bóng hai người đến khi mắt hút dưới ánh trăng mới vào nhà sửa soạn đi học. Thuyên không nhớ rõ ba mặc áo màu gì, nhưng lại nhớ rất rõ màu áo xanh lòn lợt của mẹ, màu áo gần giống như một đợt chuối non. Thuyên thương màu áo ấy vô cùng.

Vào nhà. Thuyên bưng cây đèn trên bàn thờ bà Nội xuống, mang thẳng tới cái bàn học nhỏ xíu, xinh xắn bằng gỗ thông kê bên cạnh cửa sổ ngó ra khu vườn. Cái bàn này cậu Tư đã phải bỏ ra một buổi để đóng cho Thuyên. Cậu Tư làm nghề thợ Mộc nên đóng bàn ghế rất đẹp. Thuyên đặt cây đèn lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế có thành dựa. Cái bàn mới đóng mấy hôm nay mỗi lần đến gần Thuyên đều nghe mùi thơm của gỗ thông bay lên sực nức mũi. Mấy đứa bạn của Thuyên khi đến chơi đều đứng xung quanh cái bàn. Chúng nó tranh nhau ngửi mùi gỗ thông và tranh nhau ngồi xuống chiếc ghế có thành dựa êm ái của Thuyên đến nỗi phải uýnh từ tì coi đứa nào được ngồi trước. Thuyên hãnh diện lắm. Nó quý cái bàn học vô cùng. Đồng thời Thuyên cũng rất thương cậu Tư. Chiều nay đi học về thế nào Thuyên cũng mang biếu cậu một ít cam. Ba mới mua từ trên tỉnh về cho. Cậu Tư sẽ uống nước cam tươi giữa trưa nắng để quên nỗi nhọc mệt trong công việc. Chắc cậu cảm động lắm. Thuyên mỉm cười với tay đầy cánh cửa sổ mở tung ra. Gió lạnh lấn với mùi hương của hoa khế ủa vào làm Thuyên ngây ngất. Ngoài khu vườn đã có ánh sáng. Thuyên thổi tắt ngọn đèn. Trong nhà tối nên ánh sáng bên ngoài nom rất rõ. Thuyên thấy lờ mờ trong hơi sương

nhiều chùm hoa khế nở đỏ. Mấy con ong Bầu vờn chung quanh hút mật. Tiếng kêu của chúng nghe thật ngộ nghĩnh, gần như tiếng ve, nhưng thô hơn, và cũng không buồn. Âm thanh của nó nghe « u u », như khi Thuyên bịt vào miệng một mảnh lá chuối rồi thở mạnh trong những trò chơi với mấy đứa bạn ở ngôi nhà lầu đồ nát hoang phế. Thuyên sửa soạn tập vỏ cho vào cặp, vừa lúc có tiếng Quang trước sân :

— Thuyên ơi, đi học !

— Mày chờ tao một chút.

— Chờ hoài. Sáng nào cũng phải chờ mày làm như là anh hai của tao không bằng.

Thuyên mỉm cười xách cặp vào giường định gọi Trầm dậy nhưng con bé đã dậy từ lúc nào. Thuyên đi thẳng ra sau nhà gặp Trầm đang ngồi xổ những bông vú sữa. Nghe tiếng chân Thuyên đi tới con bé



ngẩng lên. Trời lạnh làm môi Trầm tái xanh, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe. Thuyên hỏi :

— Trời lạnh sao không ở trong nhà ra chi ngoài này ?

— Hồng biết.

— Em khóc à ?

— Hồng biết.

Thuyên cười :

— Hồng biết mà mắt đỏ hoe. Sao Trầm khóc ? Mẹ đưa ba ra bến xe chút xíu nữa về mà khóc nỗi gì.

Trầm hắt những bông vú sữa qua một bên, đưa tay dụi mắt :

— Hồng phải.

— Chờ là cái gì ?

Trầm bực bạo :

— Tại vì anh xấu với em. Ba đi mà anh không kêu em thức dậy.

— Thức dậy làm cái gì.

— Thức dậy dễ... biết ba đi chờ bộ.

Thuyên ngồi xuống vuốt tóc em đỡ dành :

— Trầm nín đi, vào nhà một xíu nữa mẹ về sẽ có bánh tằm cho em. Má thế nào cũng ghé chợ.

Nghe nói bánh tằm Trầm sáng mắt lên, tinh bơ :

— Thiệt hả ?

— Thiệt — Anh mà đi nói láo với em ờ ?

Trầm quét mắt đứng dậy. Hai anh em đi vào nhà. Thuyên xách gào mèn cơm vừa đi vừa dặn :

— Ở nhà chờ mẹ về nghe. Ra ngoài gió lạnh bình ráng chịu. Trầm gật đầu ngồi xuống ngạch cửa. Quang trêu :

— Nghe về nghe vẻ nghe ve, tựi mình hẫy tới mà nghe con Trầm nhé.

— Em nhè hồi nào mà đặt tên người ta là Trầm nhè ?

Quang háy mắt :

— Nhè... hồi khuya.

Trầm mếu máo sấp khóc. Thuyên lườm Quang, lấy lòng con bé :

— Trầm đâu có nhè, tựi bày đặt ấu. Thời Trầm ở nhà nhé, anh đi học.

Thuyên lôi Quang đi. Hai đứa ngó nhau cười khúc khích. Mấy đứa bạn của Thuyên đã gọi Trầm là Trầm nhè. Cái tên trở nên thông dụng đến nỗi khi gọi Trầm là y như cần phải có chữ nhè đi sau nghe mới... xuôi tai. Con bé rất lấy làm đau khổ mỗi lần bị gọi như vậy. Nhưng trừ khi nào con bé hết nhè mấy đứa bạn của Thuyên mới có thể quên. Quang là đứa bạn thân nhất của Thuyên. Hai đứa học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Đi đâu cũng có nhau. Trên bảng danh dự Thuyên luôn luôn đứng

(xem tiếp trang 34)

# giữ việc trong nhà

## THANH PHƯƠNG

Mục giữ việc trong nhà bắt đầu từ tuần này sẽ có bốn phần giúp tất cả các em gái ngoan của chị biết cách thức làm đẹp những chiếc áo, chiếc khăn tay và bắt cứ những mẫu thêu nào mà các em thích, các em sẽ đều có thể mình thực hiện được.

Và khởi đầu, hôm nay, chị dạy em cách thêu đường cành cây (mũi point de tige) là đường thêu cẩn bản để các em có thể do đường thêu này đi dần đến những đường thêu khó hơn, tỉ mỉ hơn mà các em đã có dịp nhìn thấy trên những bộ áo mặc nhà đắt tiền của mẹ hoặc trên những chiếc khăn tay diêm dúa bày bán tại tủ kính những hiệu trong thành phố.

Nào, bây giờ các em hãy lấy kim chỉ ra để chúng ta cũng bắt đầu giờ học thêu.

Một điều các em cần nhớ là kim thêu bao giờ cũng phải chọn thứ kim nhỏ, thân kim thanh và dài thì mũi thêu kín, mịn. Ngoài ra, chỉ thêu cũng cần kén thứ chỉ mướt, sợi đều và màu bền, không phai.



Về bi quyết để thêu một cành hoa cho đẹp, các em đừng quên, trước nhất tay phải sạch, khô. Nếu chẳng may em nào bị bệnh bàn tay ra mồ hôi, thi đó cũng là một trở ngại đấy. Trong khi thêu đừng bao giờ xâu kim bằng sợi chỉ dài quá, chỉ hơi dài, có nghĩa là mình dùng sợi chỉ hơi lâu, như thế sợi chỉ

sẽ dễ bị sờn và đường thêu không còn bóng mướt nữa.

Chị nhắc lại, trong buổi đầu tiên này, chúng mình tập thêu mũi đường cành cây đấy nhé.

Các em hãy theo hình số 1 và bắt đầu cho mũi kim xuống, thêu ngược từ dưới lên trên và nhớ cho mũi kim liền vào nhau, cố gắng thêu từng mũi đều nhau và sau khi đã quen tay, các em bắt đầu sang hình số 2. Hình này cũng vẫn áp dụng mũi thêu đường cành cây nhưng thêu đậm. Các em hãy làm một đường chỉ lót ở trong như trong hình 2, kế đấy, mũi kim đi chéo trên đường chỉ để thành đường thêu nổi. Khi xong, các em sẽ thấy đường thêu nổi cao, đẹp và ưa nhìn.

Đến hình số 3, nhìn kỹ các em sẽ thấy mũi kim tuy đi một chiều giống nhau nhưng hơi ngang hơn đường số 2, sự nằm ngang của sợi chỉ sẽ làm đường thêu càng khít và nổi cao hơn. Đường trong hình số 4, mũi kim nằm ngang và dĩ nhiên cũng ngắn hơn, sẽ làm đường thêu xoắn, cứng, nổi bật.

Đường số 5 ngược hẳn lại, mũi kim thêu càng dài, đường thêu càng mảnh, yếu. Chỉ cần so sánh một chút, các em sẽ hiểu ngay sự lợi hại của mũi kim trong khi thêu.

Cuối cùng là hình số 6. Đường thêu này là hai đường thêu số 2 phép lại nhưng phải xếp đặt trong một thế nằm ngược chiều nhau, và sẽ thành một thứ đường thêu kiểu giày chuyền rất đẹp.

Các em đã thuộc hết cách thêu đường mũi thêu cành cây rồi chứ? Vậy thì từ phút này trở đi hãy dùng những mũi thêu đã học, áp dụng cho bất cứ hình vẽ nào mà các em muốn thêu vào khăn tay, vào ngực áo vân vân hoặc vào mặt áo gối.

Để thưởng các em đã chăm chỉ theo dõi, bây giờ, chị tặng các em một mẫu thêu bé nhỏ này. Đó là chú thỏ bạch, vì mới tập thêu, các em có thể tùy thích muốn chọn màu chỉ nào cũng được, và chỉ việc thêu theo đường vẽ mà thôi. Ít nhất các em cũng có một chú thỏ xinh xinh nằm ở góc khăn tay để khoe với các bạn.

Từ số sau, với những bài học mới chị sẽ tặng các em nhiều hình thêu đẹp và cầu kỳ hơn nhiều.



# sẽ trả lời dần dần

Các em thân mến,

Mỗi tuần, bây giờ, chỉ còn có hai trang để trả lời thư của các em. Trong khi đó, thư của các em gửi cho Tuổi Ngọc mỗi ngày một nhiều. Anh sẽ trả lời dần cho tới khi hết. Dĩ nhiên, chẳng bao giờ hết được. Trừ khi Tuổi Ngọc không còn sống mãi những tháng năm đẹp nhất một đời người.

Về kết quả cuộc thử tài toán học của các em, một số bài giải gửi về đợt II hay III chưa kịp trao lại anh Đăng Văn Hầu. Sẽ có bồ túc sau. Hai tuần nữa, *Thắng Vũ* sẽ in xong bìa. Và anh sẽ gửi tặng những em có tên đăng ở Tuổi Ngọc 11 cuốn *Thắng Vũ* bản đặc biệt có chữ ký tặng của anh.

Các em hãy tham dự cuộc thi VIẾT VỀ MẸ TÔI cho vui vẻ, các em nhé !

● TRANG VI (Saigon).— Đó là những ý kiến của em. Bỗn phận của anh là phải tôn trọng ý kiến của em và độc giả. Nếu anh thực hiện ý kiến của em, chắc chắn, anh sẽ bị hàng ngàn ý kiến khác chống đối. Anh không thích làm báo với tiêu chuẩn « ăn khách ». Nếu cần làm báo « ăn khách », anh đã xin tuần báo trào phúng hay văn nghệ phụ nữ vân vân. Một mai, khi thời gian đào thải anh, em sẽ làm báo Tuổi Ngọc lý tưởng hơn anh. Đó là điều anh kỳ vọng. Bây giờ, tài năng và phuơng tiện của anh chỉ có vậy nên Tuổi Ngọc do anh chủ trương mới chỉ là tờ báo làm cho những người thương anh được thôi, em à ! Và nó chưa bao giờ, không bao giờ có đầy đủ yếu tố « ăn khách » cả. Em chả nên chủ quan về truyện tranh. Người vẽ truyện tranh sáng tác phải tài hoa lắm, em à !

● NGUYỄN THỊ TÀI DZINH (Saigon).— Có lẽ, đó là lỗi tại chú. Vã lại, còn đợt bồ túc nữa cơ mà. Chú sẽ đền cháu một cuốn *Thắng Vũ* vậy. Cháu là dân Thái Lộ thì ngôn ngữ của cháu phải giống chú chứ. Người Thái Lộ, đồng chua nước mặn mà. Chú không biết chuyện riêng của chú Tú Kiểu. Cháu nên hỏi chú ấy đi. Ở đời, người ta đối xử với nhau bằng tấm lòng nhiều hơn. Cách ăn mặc chỉ là bề ngoài. Do đó, cháu đã nghĩ sai khi bảo rằng « tiền mới giải quyết đủ mọi vấn đề ». Không, cháu à, có nhiều vấn đề tiền không giải quyết nổi, dù là tiền rừng bạc bẽ.

● HOÀI MINH GIANG (Saigon).— Anh thành thực nói với em là không khi nào buồn khi đọc những bức thư hờn giận anh hay mắng mỏ anh nặng lời. Làm báo Tuổi Ngọc, bị đánh đòn bằng những ngọn roi em ái. Đó là một sự憾憾 diện, em à ! Cảm ơn em đã nghĩ tốt cho anh sau khi đã trách móc anh.

● DŨNG SƠN (Saigon).— Những giọng chữ của em thơm như hồn em, xanh như màu hy vọng ấy. Một nhà văn không bao giờ là người làm báo giỏi cả. Người làm báo giỏi không cần phải biết viết văn. Mà phải có nhiều sáng kiến làm tờ báo mỗi ngày mỗi hay, đẹp. Anh không có cái tài của người làm báo giỏi. Anh đang tập làm báo đó, em à ! Nhưng có các em theo dõi, anh hy vọng sẽ tập nghề đến nơi đến chốn.

● HOANG VU (Bình Dương).— Bởi chưa bằng cái móng chân của Lamartine nên anh chưa dám nói « Đã có những người trẻ tuổi thương tôi ».

● ROBOT (Sài Gòn).— Cảm ơn em nhiều lắm đấy. Em đã làm cho anh vững tin tưởng. Hình bìa của em, để anh coi đã, em nhé !

● HOÀNG THỊ HIỀN (Sài Gòn).— Em cho anh gửi lời kinh thăm ba em. Ba em đã làm anh cảm động nhiều. Có một giọt nước mắt an ủi là quên được một nỗi buồn lớn. Vấn đề phát hành phức tạp lắm em à ! Nhưng em yên tâm, các nhà phát hành đều thương anh.

● NGỌC LAN (Kiến Hòa).— Cháu ví chú như thế làm chú xấu hổ lắm. Phải đợi kiếp sau, nếu được làm người, chú sẽ tu thân từ nhỏ mới đáng nhận lời ví nồng nhiệt của cháu. Phương châm của chú : Hãy làm hết sức mình.

● THỤY HÀ (Hội An).— Anh nghe em rồi, từ nay không trả lời những

Hai tác phẩm  
về

những tháng năm  
đẹp nhất một đời người

**thắng vũ**

của DUYÊN ANH

**chuyến tàu  
trên sông hồng**

của MAI THAO

do TUỔI NGỌC xuất bản  
sẽ phát hành cùng một lượt  
trong tháng này.

bức thư mắng mỏ nặng nề nữa. Nhưng em ạ, đã không còn những bức thư như những bức thư của cô giáo viên Uyên Mộng. Em cứ gửi đi. Đó là bỗn phận của anh.

● THÁI MỸ LIÊM (Sa Đéc).— Anh không dám nói là anh đã nói thật với mọi người. Nhưng với các em, anh không nói đổi ý nghĩ của anh. Em « Việt gốc Hoa » của anh, để anh sẽ viết truyện *nhóc tì chết* tặng em. Anh sẽ viết truyện này. Bởi vì *nhóc tì chết* yêu quê hương Việt Nam vô cùng. Em cứ ra bưu điện mà hỏi, người ta sẽ chỉ dẫn em cách gửi một bức thư bảo đảm.

● TRẦN THỊ LAN HƯƠNG (Gia Định).— Chú sẽ cho xuất bản những cuốn đó. Cháu tới đây lúc nào cũng có. Bi vào sáng chủ nhật chắc chắn hơn, cháu nhé !

● CẨM VÂN (Ban Mê Thuột).— Phương tiện mới chỉ bấy nhiêu tờ báo chỉ đầy bấy nhiêu thôi. Chừng Tuổi Ngọc khá, anh sẽ mời nhiều người, lúc ấy, tha hồ đầy. Hoàng Đăng và Đăng Huyền là một. Truyện hay không nên kéo dài. Em hiểu chưa ?

● CUNG THOẠI TUYỀN (Di Linh).— Vàng, vẫn tự mỉm cười. Không cười sống sao nỗi, bạnơi ! Cám ơn bạn đã khích lệ. Xin cứ gửi về khi viết xong để Tuổi Ngọc được cái hân hạnh xuất bản. Thân ái

● HOÀI HƯƠNG THO (Đà Lạt).— Nếu cảm thấy không viết không chịu nổi thì hãy viết đi. Và viết nhiều là viết được. Thư cháu cảm động lắm. Người ta đều có một lần mong ước trở về những tháng năm đẹp nhất một đời người. Nhưng có muốn về không ? Và muốn là được, khó gì đâu.

● THANH LINH (Sài Gòn).— Thường thường, mỗi sáng chủ nhật anh có mặt ở tiệm chè chò của anh. Em đến, sẽ gặp anh.

● LÊ VĂN THIỆN (KBC 4100).— Bài của bạn chúng tôi đã làm lạc mất bản thảo sau khi đọc xong. Xin bạn cảm phiền vì đã không thể trả lại bản thảo cho bạn. Thân mến.

● MỘT BÀ Ở DỤC MỸ.— Thưa bà vì thư của bà không ký rõ tên nên tôi xin phép được tạm gọi là « Một bà ở Dục Mỹ ». Rất cảm kích tấm lòng của bà đối với Tuổi Ngọc. Thưa bà, sở dĩ phải tập nhẫn nhục, phải nói đầy đủ những nỗi cô đơn, chật vật và bị mắng mỏ là để các em nhỏ biết rằng khi bước xuống cuộc đời không phải là bước vào phòng ăn có cha mẹ chờ đợi. Oan ức, rán mà chịu đựng mà nhận lãnh rồi ra sẽ được thương yêu. Cám ơn bà, tôi đã được ba cháu nhỏ và nhà tôi ở nhà đặc trách công việc dạy dỗ các cháu để các cháu hành khai giả hẫu mai này khỏi dốt nát phải đi làm bao như bố các cháu mà chịu thiệt thòi.

● MIÊN (Kiến Hòa).— Thư em đến, bao giờ cũng chờ theo những an ủi, khích lệ và cỗ vũ. Vì thư em như bóng mát cây dừa trong sa mạc chắc không ngoa đâu. Nhiều lần anh đã tưởng tượng, đã mơ mộng để thấy Tuổi Ngọc được nâng niu ở miền quê heo hút. Cám ơn cuộc đời đã tặng anh tròn niềm mơ mộng đó. Một bạn Ngọc đã ví anh như « con sên ngu ngốc nhưng can đảm ». Anh thì nghĩ rằng mình không can đảm. Chỉ vì mình điếc không sợ súng nên đã... xung phong ! Đề nghị của em khó lắm. Ngày giờ chỉ còn tưởng nhớ « Ngày xưa còn bé ». Em hiểu anh chứ ?

## TRONG GIA ĐÌNH THƯƠNG YÊU

Nguyễn thị Hoài Giang (Kiên Giang), Minh Trung (Tây Ninh), Linh Trinh (Biên Hòa), Thành Thủy (Vũng Tàu), Trương thị Vân Lan (Tây Ninh), Nguyễn thị Hồng Hoa (Nhà Trang), Thuần Hậu (Nhà Trang), NT Thụy Vũ (Sain Thomas), Hoàng Vũ (Sài Gòn), Nguyễn thị Hoàng Anh (Văn Lang), Thúy Ái (Trung Vương), Công Tăng Tôn Nữ Thúy Nga (Đồng Khánh), Trần Triều Lam (Nhà Trang), Nguyễn Nghĩa Đoan (Tổng Phước Hiệp), Nguyễn Phú Hào (Đà Lạt), Trần Trọng Thuyên (Gia Định), Nguyễn Xuân Phương (Đồng Khánh), Nguyễn thị Hồng Khanh (Cam Ranh), Tăng thị Hồng Lan (Gia Long), Lê Mục Kiên (Tổng Phước Hiệp), Lâm Chí Linh (Võ Trường Toản), Hoàng Lê Dung (Sài Gòn), Trần Hoan (Sài Gòn), Lê trưởng Thi (Hung Đạo), Thanh Vân (Trung Vương), Hồng Phượng (Gia Long), Nguyễn thị Vân Hà (Trung Vương), Ngô Khắc Tỉnh (Thượng Hiền), Nguyễn dũng Chí (Hung Đạo), Lê thị Xuân Hoa (Nguyễn Bá Tòng), Trương thị Vân Lan (Văn Học), Tôn thất Vĩnh Kha (Huế), Lê kim Hải (Trung Vương), Tôn thất Lam Sơn (Quốc Học), Lê cường Danh (Võ Trường Toản), Nguyễn như Lan (Sài Gòn), Trần trung Hiếu (Chu Văn An), Hoàng Hà (Gia Định), Võ thị Cẩm Phương (Đồng Khánh), Trần thị Hương Mỹ (Nông Lâm Súc), Tôn Nữ Thanh Thủy (Đồng Khánh), Lê thị Thu Hồng (Đồng Khánh), Võ thị Cẩm Chương (Đồng Khánh), Võ thị Cẩm Trang (Đồng Khánh), Trần thị Thủy Tiên (Đồng Khánh), Lê thị Lựu (Đồng Khánh), Hạ Lan (Phú Giáo), Hải Ngọc (Sài Gòn), Trần Tử Thực (Phan Thiết), Lương Vĩnh Phúc (Lê Bảo Tịnh), Mạch Thúy Liên (Phan Rang), Thủ Hà Anh (Phước Thạnh), Nguyễn Ánh (Cần Thơ), Hồng Nhạn (Sài Gòn), Tôn Nữ Trần Huyền (Huế), Tôn Nữ Văn Hương (Huế), Huỳnh thị Thanh Vân (Hội An), Lê thị Xuân Tình (Qui Nhơn), Trần xuân Sơn (Đà Lạt), Hà Huyền (Bùi Thị Xuân), Nghĩa (Đà Lạt), Lê thị Tranh (Đà Nẵng), Tôn Nữ Đạm Thúy (Đồng Khánh), Nguyễn Văn Ngà (Bùi Thị Xuân), Đặng quốc Chương (Tân Định), Anh Thy (Bình Dương), Nguyễn Đình Thi, Phạm Trường Nghị, Nguyễn Thị Mơ (Qui Nhơn), Nguyễn Xuân Báu (Nhà Trang),

## ĐÃ PHÁT HÀNH

## TH. TRÂM

truyện dài THẢO TRƯỜNG  
Tổ Hợp Gió xuất bản

Sau khi cha tôi mất, gia đình càng ngày càng túng bẩn, một mình mẹ tôi không đủ sức nuôi nấng hai đứa con mồ côi nơi thành thị nên mẹ đưa anh em tôi trở lại làng cũ. Bên nội xóa bỏ tên cha tôi trong gia phả vì cha tôi xé tờ khai sinh mà ông tôi cố tình điền tên tuổi người vợ cả vào chỗ tên tuổi mẹ tôi. Ông tôi muốn gạt mẹ khỏi cuộc đời cha tôi bấy giờ và cuộc đời tôi mai hậu. Việc ấy rất giản dị như ông đã xóa bỏ tên chú Nghị vì chú mê cõi đào cải lương gia nhập ban hát, lang thang rày raya mai đó. Bên ngoại từ bỏ mẹ tôi ngay từ dạo mẹ có mang ba tháng vì mẹ trốn nhà, vượt luật lệ cõi truyền, theo cha tôi làm vợ lẽ. Thành thử lớn lên anh em tôi mù mịt cả ý niệm gia tộc. Mẹ tôi thường kể rằng trước khi lấy mẹ tôi, cha tôi đã có vợ. Người vợ ấy cha tôi không yêu thương, nên bốn năm liền bà tôi cứ hoài công mong bế cháu. Ông tôi buồn phiền, thở dài thườn thượt, ông nghĩ đến nghiệp chướng xa xôi nào, lúc này sự quả báo hiện hình khiến cha tôi ăn ở với vợ lâu thế mà vẫn không có mụn con, dù con gái. Thật vô phúc. Cha tôi đi vắng luôn luôn, cha nắng ở nhà ông phó Nhị hầu hạ ông đê hòng ông truyền hết ngón đàn thập lục.

Cha tôi phải giặt quần áo, đấm bóp chân tay hay kiếm rượu, đồ nhắm cho ông Phó, phục dịch ông đủ điều. Rốt cuộc ông Phó vẫn giữ lại đôi ngón sở trường, ông sợ dạy hết, mai mối cha tôi giỏi hơn ông. Bởi vậy, tài nghệ của cha tôi chưa nổi bật, và chưa đủ thì giờ nghe cíu âm nhạc quê hương thi cha tôi đã gặp mẹ tôi. Cuộc tình duyên này làm đảo lộn đời cha và ảnh hưởng rất nhiều đến anh em tôi sau này.

Ông nội tôi biết chuyện tức sôi ruột, chửi bới cả gia đình nhà mẹ tôi. Tiếng dữ đồn tôi xóm làng bên kia sông. Ông ngoại tôi đuổi mẹ tôi khỏi cửa. Bấy giờ mẹ tôi có mang tôi được ba tháng, cha lén lút gửi mẹ tôi nương náu nhờ người bà con xóm cuối thôn. Bà nội tôi thương con cả, lại nghe tin mẹ tôi có chửa nên bớt giận. Bà nội xin ông nội nhận mẹ tôi làm vợ lẽ cha tôi. Cuộc hôn nhân không giá thú.

Việc trưởng vây êm thắm. Ai ngờ ông ngoại tôi lồng lộn tìm bắt mẹ tôi, đánh đập mẹ tôi một trận tàn nhẫn. tệ hơn nữa, ông ngoại tôi gọt hết tóc, bôi vôi trắng xóa đầu mẹ tôi rồi mới đoạn tinh phụ tử. Mẹ tôi phải trùm khăn vuông kínmit ngót hai năm trời.

Mẹ về dưới gian nhà mái dột, vách bùn trát nham nhở bên cạnh chuồng trâu của đại gia đình họ Nguyễn nhà tôi. Suốt thời gian đèo

## viết về mẹ tôi

bòng cái hình hài tôi, cái học đau khổ, mẹ tôi chịu đựng bao nhiêu điều tủi nhục. Hết người vợ cả hép hòi, ích kỷ của cha tôi hắn học ghen tuông, lại đến các cô tôi kiếm cá sinh sự. Vợ cả cha tôi bảo mẹ tôi độn vải đầy bụng để đánh lừa ông tôi. Ông tôi nhiều bận chỉ mặt mẹ tôi dọa nạt rằng nếu đúng tháng mà không sinh nở thì sẽ tống cổ mẹ tôi đi. Chú Nghiêm thỉnh thoảng về thăm nhà cũng hạch sách mẹ tôi. Ông tôi quý chú Nghiêm lắm. Trong khi ba tôi mãi đòn sáo, chú Nghiêm giang hồ phiêu bạt, chú khéo léo chiều ông tôi. Bởi thế chú Nghiêm được xuống tỉnh học, đỗ đạt giỏi giang. Chú khinh bỉ mẹ tôi, sự khinh bỉ chú học mót của đám dân trưởng giả thành phố. Mẹ tôi đau khổ trăm chiều, ngày làm quần quật như con vật, tối ôm bụng khóc một mình. Tôi nghiệp mẹ tôi, tôi chẳng biết vì mẹ giống ai. Đầu tờ nhà ông tôi còn sưng sướng còn nói đứa nghịch, chứ mẹ tôi thì câm nín suốt ngày đêm. Cha tôi hy vọng mẹ tôi sinh con trai và đưa đầu lòng sẽ là nhịp cầu bắc qua những tâm hồn người bên nội với tâm hồn mẹ tôi. Chắc chắn mẹ tôi hết tủi cực.

Đến ngày mẹ tôi trở dạ, ông tôi cắt vội vàng túp lều nhỏ ở xó vườn cạnh khóm chuối tiêu. Tôi cắt tiếng khóc ban đầu nơi ấy, ở túp lều xó vườn, cạnh khóm chuối tiêu, cạnh những con người hà tiện tình thương mến. Vì đêm tôi mở mắt chào đời, cha tôi đi vắng nên có sự xảy ra như tôi đã nói đoạn đầu. Tuần lễ sau cha tôi về, cha nghiên răng xé nát tờ khai sinh rồi đưa mẹ tôi xuống tỉnh lỵ. Tôi vĩnh biệt họ hàng bên nội bằng mấy tiếng «oe oe». Tôi lớn dần, lớn dần để thu vào tầm mắt non nót hình ảnh cuộc đời cha tôi: hình ảnh gã nhạc công hậu trường sân khấu cải lương, hình ảnh ông lái thuốc bắc, hình ảnh ông thợ chửa xe đẹp và sau rốt là hình ảnh ông lang chể thuốc cao đơn hoàn tán. Mỗi tối ngày cha tôi mất tôi mới thù hằn những hình ảnh méo mó đọa đầy linh hồn cha

## DUYÊN ANH



mẹ tôi  
và  
anh em tôi

tôi. Sao đời cha tôi nhiều hình ảnh thế? Và đời tôi nữa, hình ảnh thẫm nét nhất là một đêm mù mịt bên khóm chuối tiêu. Thế mà anh em tôi lại phải về quê ngoại. Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi chịu nhục nhã, nương náu dưới túp nhà lá bỏ hoang vườn sau, trước đây ông bà ngoại dành riêng cho bọn thợ gặt mỗi vụ mùa. Mẹ tôi chỉ nghĩ đến anh em tôi. Trời ơi, tôi muốn khóc quá.

Ở đây, chúng tôi sống lủi thủi cô độc. Mẹ tôi dọn quán bán nước chè tươi, xôi chè, canh bún ngoài bến đò Đồng-đức, bờn nhặt từng hào chì. Thường mẹ dậy sớm sửa soạn đồ hàng, cơm nước buổi sáng để anh em tôi ăn. Mẹ nắm thêm hai nắm nhỏ phòng trưa đói còn lót dạ tạm. Chập tối mẹ lẩn mò về nhóm bếp thổi cơm. Bữa nào hàng ẽ ẩm, mẹ con tôi ăn canh bún, ăn xôi chè thay cơm. Mẹ tôi luôn luôn vui vẻ dù thỉnh thoảng cậu mợ, dì bác tôi mỉa mai đủ điều. Họ nói những lời mà bây giờ tôi hãy còn nhớ. Tôi không thể tưởng tượng nỗi tệ tái nghiến nát cõi lòng mẹ tôi khi bà ngoại gọi mẹ là «đồ đĩ», bác tôi bảo mẹ là «con lăng loàn» và mợ tôi nói quẳng qua «cóc chết ba năm quay đầu về núi». Tôi thấy mẹ tôi cúi đầu lặng lẽ, nước mắt nhỏ giọt trên mái tóc em tôi, thì tôi đoán rằng mẹ buồn. Hồi ấy, tuy tôi bé bỏng nhưng tôi đã biết xét đoán những con mắt soi mói, những lời tiếng hắc chì, những bộ mặt ích kỷ của mọi người họ hàng bên ngoại. Tôi thương mẹ. Tôi thương em gái tôi hơn, chưa được hưởng sung sướng thì cha vội lìa đời. Tôi hằng mơ ước một mai khôn lớn, tôi sẽ kiếm tiền nuôi mẹ, sẽ tậu nhà ở tỉnh, mẹ tôi thôi bán hàng, em tôi cắp sách đi học. Nghĩ vậy tôi thèm đọc sách lắm.

(Trích Hoa Thiên Lý)

### QUÊ NHÀ YÊU DẤU

Vì Nhật Tiến bị đau bất ngờ nên truyện dài *Quê nhà yêu dấu* phải tạm gác một kỳ. Thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc. Tuổi Ngọc hy vọng, số tới sẽ được đăng tiếp *Quê nhà yêu dấu*.



## quà trung thu cho con

### PHẠM LÊ PHAN

Mùa trăng đầy tháng Tám  
Quà Trung-Thu cho con  
Biết mua gì thời nhiễu nhương tao loạn  
Nỗi lòng ba chợt thắt nhũng u buồn  
Mua đồ chơi toàn phi đạn xe tăng  
Súng máy súng trường tàu bay đại bác  
Đèn kéo quân vẫn nhũng trò oanh tạc  
Nhảy dù đồ bộ pháo kích tấn công  
Muốn tìm mua đèn con cá con rồng  
Nhưng thời đại đã làm quên nếp cũ  
Biết mua sắm gì cho con đây  
Bánh kẹo bây giờ tiếng Mỹ tiếng Tây  
Mùi vị lạ cũng khó nhai khó nuốt  
— À con ơi  
Ba sẽ mua trái cây  
Chúng sinh ra giữa Việt-Nam đất mẹ  
Và lớn lên bằng nhịp thở quê cha  
Trái xanh non hái voi tự miền xa  
Sợ ngày hành quân sợ đêm phục kích  
Trái chua đắng hái xanh từ đất địch  
Con ăn đi cho biết phận làm người  
Quà Trung-Thu đêm trăng mờ khói súng  
Nhìn con ăn ba măt lệ đầy voi



## viết về mẹ tôi

Những điều nên biết khi tham dự cuộc thi VIẾT VỀ MẸ TÔI :

- Viết trên một mặt giấy. Viết thật rõ ràng.
- Không hạn định số trang nhưng nên viết vào khoảng từ 20 trang giấy học trò trả lại.
- Gửi kèm một kiểu ảnh  $6 \times 9$  hay  $4 \times 6$  cùng với bài dự thi.
- Ngoài phong bì đề « Viết Về Mẹ Tôi ».
- Không nên gửi theo một bức thư hay bài khác kèm với bài dự thi.
- Cuộc thi kéo dài 10 số báo và chọn đăng 10 bài trúng giải.
- Mai Thảo, Dương Nghiêm Mậu, Nguyễn Đình Toàn, Nhật Tiến, Lê Tất Điều, Duyên Anh, Từ Kế Tường, Đinh Tiến Luyện sẽ chọn bài và quyết định những bài hay để sắp hạng.
- Giải Nhất : 20 tác phẩm của hai mươi nhà văn nổi tiếng có chữ ký và lời đề tặng.
- Giải nhì : 15 tác phẩm.
- Giải ba : 10 tác phẩm.
- Giải tư và 10 : 5 tác phẩm.
- Giải thưởng có thể gia tăng nếu tòa soạn được sự ủng hộ của các nhà văn và các nhà xuất bản.
- Ai cũng có thể tham dự cuộc thi VIẾT VỀ MẸ TÔI với điều kiện là độc giả của Tuổi Ngọc.

Viết Về Mẹ Tôi là hái những bông hoa thương yêu cắm vào bình hoa Tuổi Ngọc cho mọi người chiêm ngưỡng. Viết Về Mẹ Tôi, hãy Viết Về Mẹ Tôi...

## bông hồng đỏ



— Ủ.

Em sung sướng hái hai đóa hoa thật bé bỏng. Em mân mê hôn mãi. Sœur bảo :

— Em nhớ cho Mẹ 1 bông nhé.

Em buồn buồn nói :

— Mà Mẹ em ở xa em để dành nó héo đi Sœur à.

Sœur ngập ngừng, và nói nhanh :

— Mẹ em ở dưới văn phòng ấy.

Em thốt lên được một tiếng « hổ » khô khan, và tông cửa chạy vào phòng leo xuống cầu thang. Em thấy em hơi vô lê với Sœur nhưng cũng ráng nói то :

— Em xin lỗi Sœur... em xuống trước.

Và em chỉ còn nghe thấy những tiếng trầm bổng loáng thoáng.

— Khéo... ngã... em... à...

Em sung sướng quá ôm chầm lấy Mẹ trong niềm sung sướng mãnh liệt. Em thấy hơi thở mẹ ấm áp dị thường. Mẹ nói :

— Mẹ rước con về nhé.

Em chỉ nghe có thể và tự nhiên hai hàng nước mắt chảy dài xuống má. Em sung sướng quá ôm chặt lấy Mẹ, chỉ sợ ai cướp đi và hai đóa hoa từ từ rơi xuống gạch mà em cũng không biết đến.

Và bây giờ em không bao giờ sợ xa Mẹ nữa Mẹ à. Em vui người trong chăn ôm lấy Mẹ. Mẹ thì thầm nói :

— Mèo ốm oi ! dậy đi em ngủ muộn thế.

Em khẽ cười vì em dậy lâu rồi cơ mẹ à. Từ nay đến giờ em đang suy nghĩ đến ngày xưa xa Mẹ ấy.

Em vui đầu vào ngực mẹ nói :

— Em dậy đây mẹ à.

— Mèo ốm hư quá ! Nhanh lên chứ.

Và qua khung cửa em thấy bình minh về với màu hồng rực đỏ trên những chậu kiềng ngoài vườn. Em chớp mắt mường tượng Sœur Rose hiện ra, với những bông hồng mang tên Sœur đang rực rỡ trong con tim của em !

HÀ NGỌC TUYẾN

# TẦN PHƯƠNG

## giới thiệu ban nhạc

# THE ARCHIES

Càng ngày những ban nhạc xuất hiện càng nhiều trong vòm trời nhạc trẻ. Nhưng không phải ban nào cũng giống nhau về âm thanh cũng như lối trình diễn. Tiêu biểu cho sự khác biệt đó phải nói đến The Archies. Nghe The Archies trình diễn, bạn sẽ không thể phủ nhận được những âm thanh và cách trình bày hoàn toàn khác lạ với những ban nhạc khác. Âm thanh của họ rất sôi nổi, ồn ào nhưng vui tai. Điều này đã được chứng tỏ trong ca khúc Bang Shang A Lang vào cuối năm 68. Và cũng chính bài hát này đã đưa The Archies lên đài danh vọng. Trong tuần lễ đầu đĩa nhạc này đã được bán ra trên 100.000 chiếc. Sau đó con số này đã có thêm một con số 0 nữa và đã mang về cho họ một đĩa vàng (Ở ngoại quốc ban nhạc nào bán trên 1 triệu đĩa sẽ được thưởng một chiếc đĩa vàng rất quý và rất danh dự).

Mới đây, The Archies lại được nhắc nhớ tới một lần nữa trong bản nhạc Sugar Sugar. Ca khúc này đã lọt vào trong các Top sắp hạng của thế giới và chắc chắn là sẽ dẫn đầu các ca khúc khác trong vài tuần tới đây. (Ở VN, bản này đã lọt vào được Top 30 của đài Q.Đ Mỹ và đang đứng trong bảng Top Ten)

Như đã nói, The Archies là một ban nhạc vui nhộn. Vì thế, để pha thêm chất tếu cho ban này, các tạp chí, tuần báo về nhạc trẻ như Hit Parader, Song Hits, Flip, Teen Green không đăng hình chụp của họ lên báo mà chỉ phác họa họ bằng nét vẽ. Điều này có lẽ The Archies cũng bằng lòng. Sau là đây thành phần của họ :

— Archie Andrews — Ca sĩ chính, sử dụng Guitar, tóc màu vàng. Thích ăn trái cây tươi. Mộng ước duy nhất là sẽ được đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh cũng là người đã lập ra ban nhạc.

— Forsythe P.Jones — Đẹp trống kiêm ca sĩ phụ. Anh là người nhộn nhất trong ban,

bất cứ lúc nào người ta cũng thấy anh ta toe toét cười.

— Reggie Mantle — Xử dụng Guitar Bass. Anh mê âm nhạc từ khi còn mặc quần thủng đít. Anh đã gặp Archie trong một Night Club và được Archie mời cộng tác.

— Betty Cooper — Nữ ca sĩ trong ban. Betty có một sắc đẹp dịu dàng với mái tóc màu vàng óng ánh. Cô ta rất thích bơi lội và mỗi buổi sáng cô thường bát bộ nhiều vòng trong công viên.

— Veronica Lodge — Cũng là một nữ ca sĩ trong ban. Cô nàng này có giọng ca thật truyền cảm.

The Archies sẽ còn cho chúng ta nghe nhiều ca khúc vui nhộn nữa. Chờ xem.

(Theo báo Hit Parader)

## TIN NHẠC

• Linda Eastman vừa tặng cho « Beatle » Paul McCartney một búp bê kịp tóc khâu khinh nặng 3 ký vào đầu tháng 9 vừa qua. Cô bé được đặt tên là Mary. Còn nhớ là khi cặp vợ chồng trẻ này làm đám cưới, các người ái mộ (hầu hết là các thiếu nữ) đã vây quanh lấy nhà của Paul khóc lóc, kêu gào rất là thảm thiết.

• Cũng trong năm nay, một đám cưới gây nhiều xúc động trong giới nhạc trẻ là LuLu (nổi danh với bản To Sir With love) đã làm lễ thành hôn với Maurice Gibb, một giọng ca trầm buồn nhất của ban The Bee Gees. Nhưng « buồn » một điều là cặp tài danh này không có rảnh để hưởng tuần trăng mật vì cả hai đều mắc bệnh với nghề nghiệp của mình. LuLu phải có mặt trong một Show trên Ti Vi Anh quốc, và Maurice phải lo cho xong vai trò đóng trong một phim mới nhất.

• Trong khi đó, Mick Jagger và Mariane Faithfull đang sống những ngày thần tiên trong một ngôi nhà mới ở Luân Đôn. Mick có thể nhìn thấy dòng sông Thames lững lờ trôi và sung sướng vì dĩa nhạc của ban nhạc mình đang làm giới trẻ thế giới xúc động. (dĩa Honky Tonk women)

# TOP 30

(4-10-69)

(Chương trình Countdown sắp hạng  
30 bản nhạc hay nhất mỗi tuần từ 20  
đến 22 giờ thứ bảy.)

- 1) Little Woman (Bobby Sherman)
- 2) Jean (Oliver)
- 3) I can't get next to you (The Temptations)
- 4) This girl is a woman now (The Union Gap)
- 5) Everybody's talking (Nilsson)
- 9) Hot fun in summer time (Sly and the Family Stones)
- 7) I'm gonna make you mine (Lou Christie)
- 8) Easy to be hard (The 3 Dog night)
- 9) Sugar sugar (The Archies)
- 10) Keem O sabe (The Electric Indian)
- 11) That the way love is (Marvin Gaye)
- 12) We call special mine (Elvis Presley)
- 13) Sugar on Sunday (The Clique)
- 14) Lady-lay (Bob Dylan)
- 15) When I die (The Mother Lode)
- 16) What do you to break itue (Jerry Butlers)
- 17) Carry me back (The Rascals)
- 18) You-I (The Rubgys)
- 19) Baby it's you (Smith)
- 20) Green river (The Creedence Clearwater Revival)
- 21) ?
- 22) Make believe (The Wins)
- 23) What kind of fool do you think I am (The Rhondells)
- 24) I'll never fall in love again (Tom Jones)
- 25) Oh what a night (The Dells)
- 26) ? (The 5th Dimension)
- 28) Muddy Mississippi Line (Bobby Goldsboro)
- 28) Your good thing (Lou Rawl)
- 29) Nobody but you babe (C.Larence Reid)
- 30) Don't it make you wanna go home (Joe South)

# NHẠC HAY

## I'LL NEVER FALL IN LOVE AGAIN

• TOM JONES trình bày

- I've been in love so many times  
*I thought I knew the score  
But now you've treated me so wrong  
I can't take any more  
And it looks like  
I'm never gonna fall in love again  
Fall in love  
I'm never gonna fall in love  
I mean it fall in love again*
- Those things I've heard about you  
*I thought were only lies  
But when I caught you his arms  
I just broke down and cried  
And it looks like  
I'm never gonna fall in love again  
Fall in love  
I'm never gonna fall in love  
I mean it fall in love again*
- I give my heart so easily  
*I cast aside my pride  
But when you fell for someone else  
I broke up all inside  
And it looks like  
I'm never gonna fall in love again  
Fall in love  
I'm never gonna fall in love  
I mean it fall in love again*

nhất Quang luôn luôn đứng nhì.  
Trên sân đá banh thi Thuyên góc trái, Quang góc phải. Học, hai đứa đã nói tiếng toàn trường. Đá banh hai đứa đã làm cho bọn nhóc khiếp vía, lé mắt với những màn lừa banh, trao banh và sút như sấm sét vào gôn của địch thủ. Hai đứa ra tới đường cái. Trời đã sáng rõ. Nắng hừng một phía trời. Tiếng chim rộn rã trên những hàng keo lá xanh um.

Thuyên hỏi Quang:

— Hôm nay mày giờ cơm với cái gì. Có ngon không?

— Cũng tạm tạm.

— Tao có đồ ăn ngon lắm.

— Giàu ngon.

Thuyên háy mắt:

— Thịt gà kho, được không?

— Vậy thì ngon thiệt.

— Có ba tao về nên mới làm thịt gà đó.



Quang ngạc nhiên:

— Ba mày về chi vậy?

— Thằng này hỏi lạ không.

Quang chợt hiểu, nhẹ rằng cười:

— Xin lỗi, tao quên. Ý tao muốn hỏi ba mày về có chuyện gì không vậy mà.

Thuyên đáp gọn lỏn:

— Có chuyện buồn lắm.

— Giàu mà buồn.

— Ba tao kêu bão trường phải lên Sài Gòn học.

— Mày có chịu không?

— Dĩ nhiên tao không chịu. Nhưng không dám... nói ra.

Quang mách nước:

— Mày viện cớ là bão trường xong còn phải thi vào đệ thất, nếu đậu mày sẽ lên tỉnh học khỏi phải lên Sài Gòn.

— Mẹ tao đã nói như vậy rồi.

— Nhưng ông có chịu không?

— Chắc không chịu. Lúc nãy ba mẹ tao suýt cãi nhau vì chuyện đó.

— Ông đi chưa?

— Đã rồi.

— Vậy là coi như xong.

— Xong là sao?

— Là ông không bắt mày theo lên Sài Gòn chứ còn sao nữa. Thuyên cười:

— Mày khờ quá, tao có nói ông bắt tao lên Sài Gòn ngay bây giờ đâu. Bão trường kia.

Quang ngó ngắn:

— Ờ há,

Hai đứa lại tiếp tục đi. Nhưng hình như câu chuyện Thuyên vừa nói đã làm cho Quang buồn lây nên hai đứa im lặng không nói gì với nhau. Thuyên mong rằng khi về đến Sài Gòn vì bận nhiều công việc ba mình sẽ quên chuyện bắt mình lên Sài Gòn học: Đúng rồi, chỉ còn hy vọng mỗi một cách đó. Thuyên tin tưởng chuyện này có thể xảy ra lắm. Bởi lẽ Thuyên vẫn thường nghe mẹ nói ba bận nhiều công việc nên ít khi về thăm nhà tuy vậy ba vẫn thương mẹ con mình. Mong rằng lời mẹ nói là đúng, không phải là câu nói để an ủi Thuyên mỗi lần Thuyên hỏi ba sao lâu quá không thấy về. Thuyên thấy nhen nhúm trong cái buồn một nỗi vui nhỏ bé. Nhưng lúc này nỗi vui nhỏ bé kia vẫn

là cái gì lớn lao nhất đẽ Thuyên sống trong một hy vọng, nuôi và ấp ủ hy vọng... sẽ không phải lên Sài Gòn. Thuyên cười, kéo tay Quang giật lại:

— Mày đi lệ quá. Chậm lại tao nói cái này vui lắm.

Quang đi chậm lại, hỏi:

— Cái gì. Tao thấy không có gì vui cả khi tao vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó mày sẽ xa tao đẽ lên Sài Gòn.

— Nhưng cái này vui thiệt. Cam đoan mày sẽ hết buồn, như tao đang hết buồn.

— Cái gì. Nói lẹ lên đi.

— Nay nhá. Tao hy vọng khi ba tao về tới Sài Gòn ông sẽ bận nhiều việc mà quên chuyện bắt tao phải lên đó với ông.

— Rồi ông không quên thì sao?

— Tao tin có thể lắm. Ông bận nhiều việc. Mày không biết gì hết. Cả năm ông mới về thăm nhà có một lần, về có một đêm lại đi. Mày thấy không?

— Ờ há.

Hai đứa lại toét miệng cười. Thuyên thấy thương bạn vô cùng. Thuyên định trưa nay khi tan học hai đứa ở lại lớp ăn cơm Thuyên sẽ chia cho Quang một trái cam trong số ba trái mang theo trong cặp. Thuyên gạ:

— Trưa nay mày cầm cơm với tao nhé?

— Ủa.

— Rồi mình ra ngoài bão sông ngầm mấy chiếc thuyền buồm chạy xuôi theo gió về phía bên kia cồn cát.

— Ủa, Nhưng đừng trễ giờ học buổi chiều.

Thuyên mỉm cười xốc lại chiếc cặp. Quang đá vu vơ một hòn sỏi vào hàng dậu keo thấp ven đường. Mặt trời đã lên gần ngọn cây ngó thấy ở xa. Trong hơi bắc Thuyên đã nghe có một chút nắng ấm. Người bạn học nhỏ bé đi bên cạnh say sưa với giọng huýt sáo. Một bài hát hai đứa thuộc nằm lòng.

• • •

# Hàng ngày đón đọc

# Công Luận

NHỰT BÁO

## THÔNG TIN Ô NGHỊ LUẬN

## Chủ-nhiệm : TÔN THẤT ĐÍNH

# LẬP TRƯỜNG

## Thời cuôc quôc tè

## diễn đàn chung

## tâm tư người dân

## Chuyện mỗi ngày

## Tin... lạt dùa

tham luận

dưới mặt  
chỗng tối

- NGHỊ LUẬN  
ĐÁNH THÉP  
GIẢI TRÍ  
TAO NHÃ

- NHẬT BÁO QUY TỤ  
NHIỀU CÂY VIẾT  
SÁNG GIÁ  
ĐẦY UY TÍN

- NHẬT BÁO  
CÓ TÒA SOẠN  
VĨ ĐẠI NHẤT  
VIỆT NAM

• TRANG CỦA LÍNH  
CÔNG LUẬN  
MỞ LỐI CHO NHỮNG  
TRANG LÍNH  
TRÊN CÁC BÁO KHÁC

## Tin... lat dù

TÒA - SOẠN TRI - SƯ

24, Nguyễn An Ninh – SAIGON

Điện thoại : 23.971 - 90.652 - 90.654

A-BIN