

tuổi ngọc

BẢO CỦA YÊU THƯƠNG

156



Chủ nhiệm, chủ bút :

Quản lý :

Thư ký tòa soạn :

Biên tập: TỬ KẾ TƯỜNG, NG. THANH TRỊNH

1. thư tòa soạn
2. nhìn xuống đời
6. thơ của một thời niên thiếu
11. cô nhỏ đóa hồng và tôi
17. ngày tháng xanh rêu
18. một thoáng
27. từ một thuở xa xưa
28. cũng một lần sẽ có
29. mù sương
31. vĩnh biệt thiên đường
38. cánh mỏng
41. tình em hôm nọ
42. mai chi ca
43. tình như một đường banh
49. buổi chiều đầu năm
54. ngoài cửa yên vui
55. thiếu nữ
56. ông láng giềng
60. nơi chốn ấy
64. chuyện tình giòng sông xa
71. chưa tim thấy nhau
72. xa rời ngày tháng
79. hai hôm, em vắng nhà
80. chuyện tình ngày mưa
87. người con gái ngồi đợi một chuyến tàu về
93. tuổi ngọc và bạn ngọc

DUYÊN ANH

ĐẶNG XUÂN CÔN

ĐINH TIẾN LUYỆN

TÙ KẾ TƯỜNG, NG. THANH TRỊNH

VŨ MỘNG LONG

TÒA SOẠN VÀ BẠN NGỌC

NGUYỄN ĐAN TRƯỞNG

ĐINH TIẾN LUYỆN

SE SÉ NÂU

NHẬT YÊN

CHÂU UYÊN

TẠ VĂN SĨ

NGUYỄN NGUYỄN

PHẠM VĂN BÌNH

NHUỐC

TRẦN ĐỨC OANH

VŨ HỮU ĐỊNH

LÊ THÁNH THƯ

AN VI

HUỲNH KIM SƠN

HOÀNG TRẦM

NGUYỄN KIM TRỊNH

VÀNH KHUYÊN

NGHY

ĐINH THỊ TƯỜNG HẠ

LÊ LẠC GIAO

NGUYỄN TẤT NHIÊN

TÙ KẾ TƯỜNG

DUYÊN ANH

TÒA SOẠN

BÁN NGUYỆT SAN RA NGÀY 5 VÀ 20 MỖI THÁNG
TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ 63 BÙI THỊ XUÂN (LẦU 1) SÀIGÒN II

Biên lai số 597 - BTT - NBC cấp ngày 16-4-1971

Số 456

PHÁT HÀNH
NGÀY 20-3-1975

Giá 250 đồng



lên năm

Tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm, Tuổi Ngọc lên năm. Năm tuổi. Một trăm năm mươi tám số báo. Nghìn nghìn trang. Triệu triệu chữ. Và cơ man tình ý. Nếu cuộc đời bình yên như thuở lọt lòng, Tuổi Ngọc đã có con số ba trăm. Và tủ sách của bạn phải nói rộng ra. Tuổi Ngọc thu nhỏ đời sống của nó. Tuổi Ngọc bước chậm lại. Đáng mừng là nó vẫn bước đều, vẫn có mặt. Đề có hôm nay, bạn ngọc và chúng tôi sửa soạn chào mừng kỷ niệm năm thứ năm của nó, kỷ niệm mối tình thơ mong nhất, lắng mạn nhất của Tuổi Ngọc và Bạn Ngọc. Số 158 phát hành ngày 20-4-1975 là số báo Tuổi Ngọc Lên Năm. Không tăng trang, không tăng giá, chúng tôi sẽ gửi tới bạn ngọc một tuyển tập thơ văn đặc sắc gồm nhiều sáng tác của nhiều nhà văn, nhà thơ mà bạn ngọc đã quen biết và dành cho tình yêu mến. Như mọi năm, chúng tôi thiết tha mời bạn ngọc gửi thơ văn đóng góp cho số báo kỷ niệm của chúng ta. Xin nhớ ghi thêm ngoài phong bì : Bài cho Tuổi Ngọc Lên Năm. Nhân thề, chúng tôi thường trình cùng bạn ngọc rằng, mọi phí tồn về ăn loát Tuổi Ngọc đã tăng giá ba mươi phần trăm. Nhưng không sao. Tuổi Ngọc mới được bạn ngọc miền Tây chiễn cố. Số bán ngang ngửa với số bán ở miền Trung, miền đã nuôi dưỡng Tuổi Ngọc. Riêng ở Sài Gòn, báo thường trả về dưới năm mươi phần trăm. Buồn bã mà nói, có khá đông người mướn Tuổi Ngọc ở Sài Gòn. Do đó, số lượng ăn hành 5000 chỉ tiêu thụ nội 2600. Tuổi Ngọc khó lòng hay hơn, đẹp hơn vì không có lời đề phát triển. Cũng chẳng cần, miễn là còn Tuổi Ngọc để chúng ta còn gặp gỡ nhau một tháng hai lần. Chúng ta hãy đi về phía mặt trời. Chúng ta cứ khởi hành từ bóng tối. Chúng ta hy vọng sẽ bình minh ở hoàng hôn. Và Tuổi Ngọc Lên Năm trong niềm lạc quan đó.



nhìn xuông dời



nhân ngày

kỷ niệm hai bà trưng

Mỗi năm, vào ngày 6 tháng 2 Âm lịch, chúng ta lại kỷ niệm Hai Bà Trưng để tưởng niệm sự nghiệp phi thường của Hai Bà đã làm vang danh cho nòi giống và hồn đúc ý chí chiến đấu của dân tộc. Những bài báo khởi đầu, những bài diễn văn tiếp nối đều ngợi ca công đức của Hai Bà. Giống hệt nhau. Năm mới như năm cũ. Đôi khi thêm vào chút thời sự. Sứ sách Trung Hoa đã xuyên tạc những cuộc dấy lên của anh hùng, liệt nữ của chúng ta một cách hỗn láo và xuyên tạc đê tiện. Thí dụ cuộc phạt Tống của anh hùng Lý Thường Kiệt. Thí dụ cuộc diệt Hán của Hai Bà Trưng. Trong bộ *Đông Hán* (cuốn 2), chương « Đất Giao Chỉ, gái họ Trưng làm loạn », anh Ba Tầu, tác giả bộ này đã đề cho tên giặc già Mã Viện bỉ thủ Trưng Trắc bằng ngôn ngữ mất dậy. Mã Viện nham nhở nói, đại ý, từ thuở khai sinh lập địa, chưa hề thấy đàn bà làm vua, thôi, dẹp mộng đó đi, vất gươm quy hàng ta sẽ cho làm vợ bé ! Anh dịch giả của nhà Tiến Đức thư xã (do bà Trần Kim Thoa làm chủ) cứ phăng phăng diễn nghĩa, không thèm chú thích thêm rằng bọn Tầu đã cõi tình xuyên tạc, mà ly liệt nữ Giao Chỉ. Thực sự ra sao ? Thực sự bọn Tầu dẫu đầu lòi đuôi. Ở ngay bộ *Đông Hán* người đọc chịu khó để ý thì thấy như vậy : Vương Mãng đảo chính nhà Hán, cướp hết quyền hành. Anh Quang Vũ lêu bêu hơi lâu và kháng cự vắt và lăm mới dẹp xong kẻ thoán nghịch đê lên làm vua. Tướng của Vương Mãng rất giỏi, chém đầu hàng loạt tướng của Hán Quang Vũ. Anh

Quang Vũ sắp thua to, may sao gặp Mã Viện. Anh này là vô địch tướng Tầu. Chỉ cần đúng độ hai hiệp là tướng cù nhất của Vương Mãng ngã ngựa, đầu văng khỏi xác. Nhờ đó, sự nghiệp của anh Lưu Bang tái khôi phục và anh Quang Vũ lên làm vua. Ít lâu sau, bên Giao Chỉ, Hai Bà Trưng dấy lên, xứ tử Tô Định, đuổi bọn Hán tặc về Tầu và xưng vương. Triều đình nhà Hán rúng động. Quang Vũ họp các tướng hỏi xem có anh nào dám sang Giao Chỉ thi thố tài năng không, chư tướng xanh mặt, anh nào anh nấy sợ chung số phận Tô Định. Cuối cùng anh Mã Viện xung phong đi. Anh sang Giao Chỉ, đụng quân Hai Bà Trưng. Anh đánh tới hiệp thứ năm mà vẫn không hạ nổi Trưng Trắc. Vậy thì Hai Bà Trưng vẫn vỗ toàn tài, đâu có tầm thường như sử sách Tầu viết láo. Bộ Dân Vận Chiêu Hồi nghĩ có nên « kiềm duyệt bỏ » những cuốn truyện Ba Tầu bêu xấu anh hùng dân tộc Việt Nam đã, đang và sẽ còn dịch phò biến trong quần chúng Việt Nam ? ÁI NHI

ca ngợi

lương tâm người cảnh sát

Nếu bạn nào ở ngã ba Ông Tạ. Gần mấy cái nghĩa địa, chắc hẳn đã nghe tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái vào khoảng 2 giờ sáng ngày 8-3-75. Giữa đêm thanh vắng, tiếng kêu xé nát cả không gian, đánh thức cây cỏ. Xót xa, quặt thắt lòng dạ con người. Tiếng kêu cứu thảm thiết quá, rèn vang quá. Tôi đã phải thức dậy vì tiếng kêu đó, đầu đang ngon giấc. Giữa cái thời buồn nhiều nhương này, những chuyện cướp của giết người, hãm hiếp đã xảy ra như cơm bữa. Nhưng không vì thế mà ta có quyền làm ngơ trước một mạng người, có thể còn cứu được. Nửa tiếng đồng hồ sau, một xe tuần cảnh đến với ba nhân viên. Dĩ nhiên là do một cú điện thoại cho số 17. Hãy tưởng tượng đi : đêm tối đen như mực, chỉ lấp lánh vài vì sao và giữa lúc khuya như thế. Trong một nghĩa địa rộng mênh mông. Bạn dám ở trong đó một mình với những ngôi mộ trắng toát lạnh lẽo ? Hơn thế nữa, bạn bị bắt bỏ xuống một cái kim tĩnh (huyệt đã xây xong) có nắp đậy lại, cùng chung với những xác chết xung quanh. Tôi dám chắc, trong trường hợp đó bạn sẽ chết ngất vì sợ. Thế mà trường hợp này xảy đến

cho người con gái, đủ biết sự sợ hãi lên đến bực nào. Khi hai nhân viên công lực này vào, nhờ đôi guốc của nạn nhân vung vãi gần, họ lẩn dò và gặp cô gái nằm dưới huyệt. Bọn cướp đã biến dạng. Cô gái hoàn toàn bất tỉnh. Tôi đã chứng kiến từ đầu khi xe tuần cảnh đến. Xung quanh không một cánh cửa nào hé mở. Thiên hạ sợ. Dĩ nhiên là họ sợ, vì không ai muốn mang họa vào thân. Và như thế, nếu không có cú phone, có lẽ sáng mai người ta sẽ phát giác cái xác cô gái bị chôn dưới huyệt, vì quá sợ và bị hành hạ. Một sợi dây chuyền, vài ngàn bạc và đời con gái. Thảm thay ! Một trong hai nhân viên đó nói với tôi, ông ta rụt tóc gáy khi rời đèn pin xuống huyệt, thấy một xác nằm ở dưới đó. Nếu ông ta không bình tĩnh để nhận thấy lồng ngực còn thoí thóp, có lẽ ông đã thổi lui. Bởi vì dầu can đảm, họ cũng không dại gì chạm vào một cái xác chết trong nghĩa địa ghê rợn vào lúc 2 giờ khuya như thế. Giữa nghĩa địa mênh mông, tối đen, nếu bọn cướp muốn thanh toán, tôi chắc cả hai nhân viên này sẽ khó thoát. Và nếu hai người run sợ, không có lương tâm, tôi chắc ngày hôm sau cô gái chỉ còn là cái xác không hồn. Bởi vì họ có thể neo xe ở đâu đó, nếu họ sợ, và không vào sâu trong nghĩa địa. Rồi báo cáo về không thấy gì hết, ai làm gì họ. Viết những giòng chữ này, tôi chỉ thuật lại một sự việc như một báo động (dầu thừa) đối với các người nữ nên cần thận và lòng khâm phục sự can đảm của hai nhân viên công lực trên chiếc xe tuần 515-4. Và một lời chia mừng với người nữ gặp nạn không quen biết đó, đã được giải thoát. Đây chỉ là một trong vô số những trường hợp thương tâm, đã xảy ra thường xuyên cho những người dân vô tội khi mạng sống của người dân luôn luôn bị đe dọa ngay giữa thủ đô Saigon hoa lệ. Trách nhiệm được đặt ra cho ai đây ? Ngày nào những tệ đoan xã hội đó còn, ngày đó người dân còn khổn khổ. Đã có nhiều người nêu vấn đề tôi chỉ lập lại để các vị có thẩm quyền suy nghĩ. Và tìm cách giải quyết cho người dân đỡ lo đe sống cuộc đời thật bình thường vốn dĩ đã rất bình thường từ lâu. HUỲNH BÁ HỮU MINH.

em yêu

chưa có giấy phép

Cách đây một tháng, kiêm duyệt một cuốn sách mỏng dính chỉ có vài

ngày là đã được cấp giấy phép. Và giấy phép do viên chức cao nhất ở trụ sở Hiền Vương ký. Sách đi có hai cấp. Từ ông Giám đốc lên ông Phụ tá. Công việc thật là suông sẻ, dễ dàng. Bất ngờ đông bão nồi lên. Chỉ vì mấy ông tác giả khó tính. Mấy ông này đợi lâu thêm vài ngày đậm ra suốt ruột mới kiện lên ông Tòng trưởng. Ông Tòng trưởng nề nang mấy ông tác giả, bèn yêu cầu được xem xét bản thảo rồi chính tay ông ký giấy phép. Thế là lâu thêm. Đang dễ hóa ra khó là vậy. Ông Tòng trưởng cơ man là việc, nay ông ngồi đọc bản thảo, ký giấy phép, bắt buộc là phải lâu. Tôi thay cho Em yêu hiền khôn không cần kiềm duyệt cũng có thể lưu hành một cách anh dũng. Nhưng không kiềm duyệt là... ở tù. Chính mấy ông tác giả khó tính đã làm khó khăn cho nhiều người. Bọn viết lách hiền khôn như Tuồi Ngọc bị kẹt vào cái thế trâu bò húc nhau. Do đấy, Em Yêu trễ hoài. ÁI HOA

giới thiệu sách mới

Mưa trên sông, tập truyện của Nguyễn Hương Nhân do Thời Mới xuất bản, mẫu bìa của Hồ Đắc Ngọc. Đây là tập truyện ngắn đầu tay của một nhà báo đã từng viết lách từ hai mươi năm nay. Tác giả hiện đang sống ở Đà Nẵng. Ông đã chủ trương tuần báo *Thời Mới* xuất bản tại Đà Nẵng. Tập truyện của ông ăn loát công phu. Ông có khuynh hướng tình cảm xã hội. Chúng ta hy vọng, với bối cảnh Đà Nẵng những ngày quân Mỹ đồn trú, ông sẽ cho chúng ta đọc một truyện dài làm rung động những tâm hồn Việt Nam.

Những ngày tươi đẹp, truyện dài của Nguyễn Thanh Trịnh, tác giả *Ví dụ ta yêu nhau*, con gà nòi của Tuồi Ngọc mà bạn đọc đã quen biết. Đây là truyện dài đầu tay của Trịnh, dày ngót 300 trang do Bạn Ngọc xuất bản. Bạn Ngọc nên đọc truyện dài của Trịnh để theo dõi sự tiến bộ của nhà văn tuồi trẻ này.

Thời nhỏ của nàng, truyện dài Đinh Tiến Luyện. Cuốn truyện thứ mười một của tác giả những đôi mắt to, cặp môi chu, tình yêu táo xanh và những mơ mộng đầu. Sách dày trên 300 trang do Phượng Hoàng xuất bản. Đây là cuốn đầu của bộ truyện «Người Cen Gái Mắt Nai», cuốn thứ hai là «Chủ Nhật Uyên Ương», TN đã phát hành.

NGUYỄN ĐÀN TRƯỜNG



thơ của một thời niên thiếu

Tình yêu muôn nơi và muôn thuở đều khởi đầu bằng sự rụt rè bối ngắt. Một buổi sớm mai vào học, một trưa ra chơi hồng đóa mười giờ hay một chiều tan trường còn sót vài vạt nắng trên đường phố ta tình cờ trông thấy em. Từ cuộc gặp bất ngờ đó tình yêu lâng mạn mơ hồ tỏa hương cho tâm hồn, vương khói lên đôi mắt. Bài thơ năm chữ của Nguyễn Thanh Lộc đã nói như thế:

ta nhìn thấy em

ta nhìn em bối ngắt

ô kìa đáo vô vi

trong vườn hoa hé nở

nụ cười nhẹ rèm mi

ta nhìn em qua phố

nghe nỗi nhớ tỏa hương

dáng em đi ngò ngô

khói thuốc nhẹ vương vương

NGUYỄN THANH LỘC

Và tình yêu vẫn có định mệnh của nó. Khởi đầu là hạnh phúc chuyền trên cành cây xanh như lũ chim non vừa rời tổ tập bay. Ta cũng thế yêu em như chim non, ca hát mừng mùa hoa rực rỡ. Nhưng đồng thời

hạnh phúc đâu phải chỉ là điều vui thú, đôi khi, hạnh phúc còn nằm trong nỗi khổ đau. Ta đã đón nhận nó như chim sóm mai nhìn thấy khoảnh trời mù.

dấu tình

gọi tên em trong mê chiều mục rã
ngày xanh xao với cành lá đơm bông
ta đếm hoài những nụ buồn thật lạ
trí thức mù thấp nến giữa trời đông

trong một phút hồn hoang sơ tỳ vết
dấu chân tình trong cõi mộ âm u
em yêu dấu, như tim ta đã chết
tình oai tình, về ngủ kín thiên thu

PHAN LÊ THÚ

Đoàn Ái Vũ hình như chỉ mới làm thơ gửi cho TN. Thơ của Vũ hãy còn e ấp lầm. Nó như cái hoa trong buổi sớm mai trời đầy sương. Hoa e ngại bung cánh vì sợ sương lạnh, như thơ Vũ còn e ngại trước những người làm thơ mạnh bạo bây giờ. Hãy xông lên, và làm mới đi chữ, người thơ niêu thiếu họ Đoàn.

tình ngây

em, loài hoa mắc cở
anh, giọt sương trong đêm
đọng trên hoa bờ ngõ
hoa hẹn thùng run run...

ĐOÀN ÁI VŨ

Không có sự nghi ngờ nào được phóng lớn cho bằng nghi ngờ trong tình yêu. Thuở yêu người, đôi mắt kia dài dài đã nhen nhúm một chút gian dối nào. Gương mặt kia hãy còn trong sáng tinh anh như tấm gương soi cho ta soi tuổi hồng minh vào đó, nhìn thấy ta là con gái, một thiếu nữ mới ném hương yêu lần đầu tham dự trò chơi của thú đau thương. Bảo Trinh, hẳn nhiên là con gái và những câu thơ tám chữ đầy hồn trách dưới đây cũng rất con gái. Tình yêu dễ thương ở sự hồn giật, chút lòng nghi ngờ đôi khi còn thù ghét nữa. Nhưng mà

tình yêu trên cõi đời này đối với trai gái trần gian vẫn là tình yêu
muôn màu muôn vẻ. Hòn trách thế thôi, có trời mới biết ta yêu người
thế nào, phải không ?

ru nỗi nhớ trên tay

nắng chiều phai người quay về bên ấy
bỏ ta đây xa cách mấy dòng sông
mấy瓣 yêu người xa dấu tuổi hồng
đời thơ ấu bỏ ta từ người đến

gió chiều bay người bên giòng định mệnh
đã yêu ta sao ánh mắt sầu đau
hay dõi ta — người đã của thuở nào
và thuở ấy người yêu người đến trước.

BẢO TRINH

Lê công Lộc cũng lại là một tiếng thơ niên thiếu khác mới tìm đến TN. Họ Lê có vẻ chuyên làm thơ sáu tám, lục bát. Đọc thơ lục bát của Lê công Lộc nhiều lắm, người giới thiệu có một nhận xét : Thơ lục bát của Lộc hiền hòa như áo lụa, hay tờ gấm phủ trên một gót hài xưa. Cái tên đẹp của lụa là tờ gấm là cái đẹp chung bày trong khi thời trang là bắt người ta chú ý. Cũng vậy, thơ lục bát Nguyễn Du, Huy Cận còn đó, mãi mãi là ngọn núi thái sơn chắn ngang. Những người làm thơ lục bát bây giờ muốn được chú ý thì phải mạo hiểm và leo núi. Những người làm thơ trẻ chắc chắn đều thích mạo hiểm và thích vượt qua núi cao ?

nụ cười thiên thu

nhìn trắng, điểm một nụ cười
mà nghe tan nát trong người trong ta
người còn đợi mãi phương xa

ta còn đợi mãi mùa hoa hôm nào
nghe đời nửa giấc chiêm bao
còn đâu thấy những lời chào đón xưa

LÊ CÔNG LỘC

Huỳnh Kim Sơn đã trở nên quen thuộc với T.N. từ những bài thơ gửi về lúc sau này. Thơ Sơn có được đăng thường xuyên hay không đó không phải vấn đề. Cái đáng nói là Sơn làm thơ với một đam mê có thực. Sơn cứ gửi và người chọn cứ việc lựa. Chọn lựa mãi và làm mãi chắc chắn phải đến lúc «nè» tài nhau. Người giới thiệu nhận thấy Huỳnh Kim Sơn tốt lắm, làm thơ thì đừng bao giờ chán nản cũng như kẻ tập bắn vào bia. Bắn trật, bắn lại. Bắn mãi sẽ quen tay nhắm là trúng. Và hồng tâm sẽ chẳng khó khăn gì khi ta vung tay thả một phát đạn. Cái khó là mình có kiên nhẫn hay không. Huỳnh Kim Sơn đã kiên nhẫn. Kỳ này giới thiệu Huỳnh Kim Sơn như một tiếng thơ có nhiều triển vọng. Bài thơ tám chữ của Sơn kỳ này thật đầm thắm chứng mực. Cái căn bản sẵn có thì sự làm mới sẽ dễ dàng. Người giới thiệu rất mong Huỳnh Kim Sơn làm mới thơ mình hơn nữa. Dĩ nhiên, làm mới không có nghĩa là phải lập dị, khó hiểu.

hạnh phúc cũng vô thường

em còn đó nụ hồng ướm mắt nhỏ
một đôi lần dừng bước ngắm mây bay
hiên người rộn nắng vươn mềm ngọn cỏ
anh thoảng nghe chim hót dưới chân ngày

em đã đến và đi không ước hẹn
nơi tay anh hạnh phúc cũng vô thường
con chiên cũ phôi phai lời khấn nguyện
từng hồi chuông báo hiệu một đau thương

hồn vô tội anh là loài bướm lạ
những chiều buồn về đậu lại vườn xưa
khi kỷ niệm trong ngắn đời vàng úa
chợt xanh xao trên những lối trông chờ

anh sớm biết sẽ có lần mưa tạnh
em sang sông áo lụa phất phơ hồng
thuyền tách bến cho xa bờ hiu quạnh
và nụ cười khép kín mấy thu đông

từ thiên cổ hình như anh đã chết
lại một lần buồn quá phải không em !

HUỲNH KIM SƠN

duyên anh
giác mơ
kỹ nghệ



sáng sớm ra bờ sông
nhìn về phía Ba son
thấy khói tuôn mù mịt
bỗng yêu dấu Sài Gòn

biết tại sao anh thích
những ống khói đen sì
những hồi còi rền rĩ
những chuyến tàu đến đi

tương lai con mình đầy
em oi đất nước này
sắt thép và nhà máy
cuộc đời sẽ đổi thay

DUYÊN ANH

CÔ NHỎ ĐÓA HỒNG VÀ TÔI

truyện dài ĐINH TIẾN LUYỆN

Không đợi nói gì, máy cúp. Phải mất một phút bàng hoàng, lát sau tôi mới định thần nhận ra được giọng của Q. Có lẽ nàng đưa con đi chơi về, nàng hay có thói quen chở lũ nhỏ đi vòng vòng mỗi tối, ngang đây và đã thấy xe tôi.

Năm sáu năm rồi còn gì, tôi nghĩ thế, với một mó ký ức hỗn độn về chuỗi tháng ngày ở quân trường, khi bước xuống những bậc thang.

3

Tôi đã thấy chúng, từ những ngày bắt đầu tháng giêng. Thoạt tiên, chỉ là một chấm đỏ, như cái đuôi diều vương mắc vào cành cây trơ trụi lá. Từ trong nhà nhìn ra, tôi không tin đó là một đóa hoa. Böyle giờ tháng ba, chúng bắt đầu đơm đỏ kín cành. Cây phượng trong sân cờ nơi làm việc đã cho tôi nỗi thao thức về thời tiết, lời nhắc nhở về một mùa sắp sửa, đầy đủ năm năm. Cũng tháng ba năm năm trước « quang gánh » từ trường Bộ Binh Thủ Đức về trình diện nơi đơn vị mới, tôi đã thấy chúng. Böyle phượng vĩ rất bình thường, bình thường như những cơn mưa bình thường trong mùa hạ. Tôi nhớ Hài. Em chẳng là cái quái gì cả hay chỉ là Nỗi Nhớ. Nếu bạn đóng vai người tình xa,

hắn có những lúc yêu quá bạn sẽ thốt lên câu đó, rất bình thường. Người tình xa chỉ thấy một mùa độc nhất trong năm, đó là mùa hè mong đợi (với những cơn mưa khốn nạn luôn làm lỡ những lần hẹn).

Hài viết cho tôi : Mùa hè này em sẽ về, về để thời cơm cho anh và ở đời bên anh. Mùa hè này em sẽ không về, có thể. (Chẳng ở cái xứ sương mù này làm A làm B gì nhưng nếu biết về cũng chẳng gần nhau thì chẳng thả thế). Có nghĩa là anh sẽ đi tìm người khác hoặc tự nấu cơm lấy mà ăn. Và hắn chúng ta sẽ mất nhau trọn đời.

Cái gì mà trọn đời, nghe vĩ đại quá, ...hồn nhiên quá, nếu không phải là tình yêu. Mỗi kè đóng vai người yêu là một diễn viên đu bay. Một diễn viên chẳng cần quái chi chút gan dạ nhưng vẫn cứ đu bay, đu bay hoài. Đại khái thế, tôi đã đọc được trong một tờ báo tinh cờ cũ rich nào đó, các tin đồ của... Đạo Yêu có đức tin mãnh liệt hơn bất cứ một tôn giáo nào khác và chuyện tử vì đạo ở thời đại nào cũng có, cũng đầy rẫy. *The girl who believed in love*, đó là cái tên truyện ngắn mà tôi đã đọc một cách nhọc nhằn để chỉ «đại khái thế». Và nhớ mãi cái tựa với hình vẽ thật dễ thương : người con trai và người con gái ngồi đầu trên vai nhau ngồi trong một đóa hoa lớn (mà có lần tôi đã dùng trí nhớ để vẽ phỏng lại).

Tôi viết cho nàng, dù có tha thiết lắm thì cũng chẳng sao dấu được chút mệt mỏi, là tin đồ đang mất dần niềm tin : Em hãy về, đề nấu cơm hay chẳng nấu cơm cho anh cũng được, Và em cũng chẳng nên đề tâm mãi ở chuyện ấy, hãy lo lắng cho sách vở của em nhiều hơn. Thi cứ coi như tệ lắm là mình chẳng có thể sống đời bên nhau, biết đâu như thế lại chẳng hơn. Anh biết có khói bản tình ca rất du dương đã xuống giọng thảm...

Tôi biết có khói kè yêu nhau tưởng chết được trong thời làm người tình dề rồi cũng «cắn nhau» tưởng chết được khi sống đời vợ chồng với nhau. Tôi kể cho Hài nghe chuyện này là chuyện thực của một người quen : Hai người yêu nhau, thời trẻ tuổi vô cùng tình tứ thơ mộng, suốt mười năm. Chàng đi làm xa, xướng ngôn viên của đài phát thanh xứ sương Đà Lạt. Nàng, sinh viên luật khoa xinh đẹp của Sài Gòn ăn diện. Tuần bảy lần thư đầy đủ không kè, đêm nào nàng cũng uống tiếng nói chàng qua chiếc radio nhỏ trên đầu giường là một

chuyện lý thú. Anh ơi, tối chủ nhật vừa rồi trong chương trình đặc biệt dành cho du khách sao tiếng anh lạ quá vậy, anh có đau ốm gì không ? Em ơi, anh không đau ốm gì đâu, tại bữa đó tự dừng nhớ em quá, anh chỉ sợ anh đọc lộn thôi. Anh ơi, hôm nào khi đọc bản tin chót anh đọc lộn đi, em đợi. Anh dám không. Yêu nhau mà cái gì chẳng dám, thay vì *chúc quý vị một đêm ngủ ngon* thì chàng *chúc em ngủ một đêm ngon*. Chẳng ai để ý. Và nếu ông Giám đốc đài phát thanh có tình cờ nghe nhân viên của mình tán tỉnh đào kiều ấy thì chắc cũng... huề. (Vì tôi biết, vốn mang đầy mình cốt cách một thi sĩ, chàng lẽ ông ta lại nghĩ tới chuyện đục bở một bài thơ tuyệt vời như thế). Thật tuyệt vời phải không em, tôi viết cho Hải, bảy năm tho ấu họ quen nhau và ba năm thơ mộng họ yêu nhau. Thật tuyệt vời. Rồi họ lấy nhau là chuyện tự nhiên, như trái cây tới mùa chín. Chín ngọt. Ba năm trời qua đi, cả hai mới khám phá ra một điều kinh khủng : họ không thể nào sống đời với nhau được nữa, dù là một giây. Rồi họ bỏ nhau là chuyện không thể khác được, như trái cây tới mùa chín phải chín. Chín thối. Bản tình ca xuống giọng thảm, những người yêu nhau trở thành những kẻ thù nhau hơn ai hết. Bởi thế, em à, đừng có tin quá đáng ở tình yêu. Chúng ta có ném tất cả nó đi thì rất có thể vẫn được hạnh phúc nấu cơm cho nhau ăn hay mua bánh mì cho nhau gặm suốt đời. Đáng gì dăm bảy năm quen nhau. Nếu một mai nhờ chúng ta có nấu cơm cho người khác và ăn cơm của người khác nấu thì cũng vẫn ngon như thường cơ mà. Hay là, anh đề nghị thế này, chúng ta thử ngưng liên lạc với nhau trong một tháng.

Đúng ra tôi phải kêu Chúa ơi ở đây cho thích hợp, nhưng tôi biết, dù Chúa có yêu thương tôi cách mấy đi nữa thì tôi cũng bị Ngài ký đầu một cái, mắng mỏ : Đáng đời con. Đáng đời tôi, không được Chúa ký đầu, tôi bị nàng véo tai véo tay tới tấp.

Dù anh không thương yêu gì em nữa nhưng anh cũng không được phép phủ nhận tình yêu đã có của chúng ta như thế. Anh nhẫn tâm lầm anh biết không. Tình yêu đối với con trai có thể là một trò đùa nhưng đối với con gái luôn là chuyện đứng đắn. Anh có thể hờ hững với em nhưng anh không được phép hờ hững với tình yêu của hai đứa. Cho em gửi lời hỏi thăm cô ấy và chúc hai người vui vẻ.

Chúa ơi ! Böyle giờ thì Ngài cho con được kính cần nhắc tên Ngài

như một tán thán tự vĩ đại nhất bi tráng nhất. Cô ấy, Chúa ơi, ai vậy cà ? Con có quen nhiều cô (đúng nghĩa quen) con có biết nhiều nàng (đúng nghĩa biết), có bao giờ con dám *vui vẻ* với họ đâu. Có Chúa chứng dám cho con, rằng con là đứa con trai chung tình nhất đời (?!). Bởi thế con phải thừa thăng xông lên.

Bằng một lá thư aerogramme tem in sẵn, tôi viết cho nàng ngắn gọn : Cám ơn em, chúng tôi vui vẻ lắm. Hiện đang thênh thang trên khắp các lộ chính của phố xá và chờ ngày đẹp trời làm đám cưới. Cô ấy gửi lời hỏi thăm em.

Mất sáu ngày thư đi và tôi nhân gấp đôi số ngày để chờ thư lại. Tôi thường đợi những chuyến thư vào sáng thứ hai và thứ sáu, người đưa thư nở nụ cười nhoc nhắn trên khuôn mặt hom hem khi nhìn thấy tôi và rút trong xấp thư của tòa soạn ra một cái thư có con tem bà Hoàng, để tôi vồ lấy và *một lời cảm ơn đôi khi*, đối với người phát thư già thật dễ thương của tôi. Nhưng có một chuyến thư không bình thường chút nào hết, nó đến vào ngày thứ tư, buổi chiều. Không phải là ông già quen thuộc hàng ngày, mà một nhân viên bưu điện lạ hoắc. Ông ta mở ra cuốn sổ bảo tôi ký tên vào, trước khi trao cho một phong bì dày cộm. Ngay trên mặt phong bì đã hiện đầy đủ tính cách quan trọng của lá thư bên trong». Hai mẫu ấn chỉ nhỏ của bưu điện dán sát nhau : Express - Registered. Thường bà Hoàng màu xám chỉ ghi giá 7P rưỡi, hôm nay những hai bà Hoàng màu xanh 50P và một Silver wedding màu tím bạc 20P. Màu đỏ Phát Aiêng và hai đường xanh chữ thập Bảo Đảm bắt chéo nhau trên phong bì đã khiến tôi chóng cả mặt. Dù một vài lần tôi có chuyển thư riêng kiều này, nhưng mỗi lần là một sự hối hận khác nhau khi tôi cầm cái kéo chậm chạp cắt phong bì ra. Tôi không muốn bị mọi người dòm mặt, bởi thế tôi đã luôn lá thư vào ngực áo, can đảm đợi về tối nhà mới đọc.

Tình yêu đối với con trai có thể là một trò đùa nhưng với con gái luôn là chuyện đúng đắn. Nàng đã phán thế mà tôi quên. Suốt sáu trang giấy xé ra từ note book, nàng đã viết một mạch trong giờ nghỉ ở thư viện. Học trò viết thư tình trong lớp, trong thư viện mà không bị dòm ngó hay bị phạt, đó là « lợi thế » của nàng. Những thăng Patrick hay ông thầy Harry bốn mắt không thể biết nàng viết gì hay làm luận. Bài luận

dài quá, tôi nghĩ, nếu nghè viết là nghè của tôi với mấy ông thợ xếp chữ đang đợi thì tôi cũng không thể viết nhanh và dồi dào ý tưởng được như vậy. Kè hết, kè hết, kè hết. Chỉ có thần Adonis đã bắn mũi tên tình yêu ghim vô trái tim nàng thì nàng mới có thể xuất thần với lá thư dài và đau đớn chừng ấy, khiến tôi cuống quýt lao đao. Không ai dám khôi hài hóa một nỗi đau thương hay đêm chuyện tình riêng của mình ra tâm sự lắng nhăng, bởi thế tôi đã nín lặng suốt mấy ngày với lá thư của Hài. Viết thư ngay ư ? Không đủ để dỗ dành nàng. Bay ngay tới với nàng, ước gì được. Hồi đêm và ngày, hồi biển cả và trời mây, ước gì được. Uớc gì nàng chỉ cách tôi vài con đường, cách tôi vài giờ bay. Uớc gì tôi có thể nhắc cái điện thoại lên với những con số : Anh sẽ tới em ngay lập tức. Giận hờn trong tình yêu đôi khi không dỗ dành bằng lời nói, bằng chữ viết là đủ. Phải có mặt. Có mặt là xong hết. Chúng tôi bị tú đày ở hai xứ riêng. Những người yêu nhau buồn như Ngâu mỗi năm chỉ được thăm nhau một lần vào mùa hè ngắn ngủi, thật đáng tội nghiệp.

Tôi không biết làm sao để dỗ dành Hài bây giờ. Buổi chiều chủ nhật tôi lang thang cho tới tối. Tám giờ hơn trên mặt chiếc đồng hồ trước cửaBru Điện. Đến đây tự dừng tôi cho xe dừng lại, nhìn vào. Các cửa sắt cao đóng kín, bên trong tối om im lìm, trái ngược hẳn với bầu không khí ban ngày tấp nập, nhộn nhịp mà tôi quen thuộc. Một ngọn đèn tròn duy nhất mắc trên thành cửa đóng kín, người cảnh sát già trễ kính trên chiếc bàn với vài ba cuốn sổ ngược nhìn tôi, khi tôi tới gần.

— Tôi cần đánh một cái điện tín đặc biệt.

Người cảnh sát già đầy cho tôi một mẫu ấn chỉ. Tôi hỏi :

— Chừng mấy ngày có thể tới nơi ?

— Cậu gửi đi đâu ?

— Luân Đôn.

— Mau lắm cũng phải mất hai ngày.

Người cảnh sát trả lời và trao cho tôi một mẫu ấn chỉ khác. Tôi lại hỏi :

— Chứ không thể tới cùng ngày được à ?

— Hy vọng là đặc biệt.

Tôi ghi vào tấm phiếu một hàng chữ ngắn gọn như tôi đã nghĩ từ bao giờ, rồi trao lại cho người cảnh sát. Ông ta làm nhầm đếm bằng

đầu cây bút nguyên tử, dứt hàng chữ sau cùng ông chưng hửng nhìn tôi.

— Như thế này đâu có gì là gấp gáp mà phải đặc biệt.

— Nhưng xin ông cứ đề đặt biệt cho, tôi rút ví ra, hết bao nhiêu đây, thưa ông ?

Người cảnh sát cầm cuộn đếm lại rồi dò dẫm tính toán trên cái bảng chiếu biếu một lúc. Ông trễ kính nhìn tôi, chậm rãi đọc :

— Năm ngàn tám trăm hai chục.

Năm ngàn tám trăm hai chục cho năm chữ đề dỗ dành người yêu kề cũng còn rẻ chán. Tôi đếm hết tiền lớn tiền nhỏ trong ví còn dư được hơn một trăm, đưa cho ông cảnh sát. Ông ta túm tím cười đếm lại rồi viết cho tôi mầu giấy biên nhận. Tôi thấy ông dễ thương vô cùng. Nhưng tại sao lại là ông cảnh sát, mà không là nhân viên bưu điện ? Không cần biết, tôi chỉ thấy một ông già thật dễ thương đang ở trước mặt và cặp kính trắng của ông đã gợi cho tôi hình ảnh của người yêu xa cách. Tôi chỉ tiếc tại sao lại là năm ngàn tám trăm hai chục mà không là mươi hay hai mươi hoặc hơn thế nữa để tôi có thể tháo đồng hồ, gỡ dây chuyền đeo cổ, lấy luôn cả thẻ căn cước ra hân hoan đưa cho ông cảnh sát để đêm về ngủ ngon, ngủ mơ, thấy cỏ đầy dưới chân, thấy mây êm êm thang ngập trời.

Yêu nhau kiều...điện tín như thế kề cũng hơi vất vả. Nhưng dù sao tôi cũng thầm cảm ơn ông cụ nào làm cầm đã sáng chế ra lối đánh điện tín, thường thường vậy mà xài được việc cho con cháu đã bao thời. Nhờ ngài mà người yêu tôi hết giận. Chỉ có ba chữ đã cũ mòn từ thuở khai thiên lập địa mà ngôn ngữ nào cũng diễn đạt được chừng ấy, tôi thêm vào hai chữ *trọn đời* thật đúng lúc tuyệt vời. Bởi cũng vì chính hai chữ ấy đã là cái cớ để tôi khiến nàng giận. Khi nói chữ ấy tôi thành khẩn như một tín đồ, trước sau chỉ nhìn thấy nàng hai mắt mọng đờ yêu thương. Trọn đời. Tôi nghĩ, lầm kẽ yêu nhau đã tưởng như là một lời thề và càng ngày qua các thời đại họ càng đóng góp cho những pho bì tinh sử được phong phú bằng những tuyệt lộ là tim cái chết. Có gì gọi là tuyệt đối đâu, kẽ cả tình yêu và sự chết. Có thề một *đời chàng trai* đã thốt lên bao nhiêu lần *trọn*, mà vẫn chẳng *trọn* được lần nào, với ai, dù bao nhiêu lần thốt lên tiếng ấy hắn đều rất thành khẩn, không hề có ý gian dối, lừa lọc.

(còn tiếp)

ngày tháng xanh rêu

người về phuong đó lòng còn nhớ
những buồn tan trường đứng đợi em
con ngõ thân quen còn năm đó
buồn tối xanh xao những ánh đèn

nhà em đầu phố có lầu cao
nên người đưa đón ngại chẳng vào
hẹn nhau cuối phố em không muốn
nhưng thương người chả biết làm sao

lớp đêm có những chuyện tình vui
quán nước nghe quen cả chỗ ngồi
tay chuyền tay miếng bờ bia nhỏ
từng thia đậu đỗ ngọt trên môi

còn có ai trên đường mình qua
tóc em bay ướt hạt sương sa
mình bước bên nhau không buồn nói
gió thổi phật phò se buốt da

em ôm tập vở sát vào lòng
để nghe anh hỏi lạnh lầm không
để anh thả những vòng khói thuốc
cho môi em ấm chút tình nồng

chuyện cũ rêu xanh đã kín chưa
trời buồn ai với trời mưa mưa
chiều nay soi bóng trong gương cũ
kỷ niệm làm sao đếm cho vừa

SE SẺ NÂU

một thoáng



NHẬT
YÊN

Chiếc xe bus vừa đỗ lại ở trạm, mọi người đã vội tranh nhau lên và xuống. Tôi cũng đứng lên và theo lượn sóng người xô đẩy ra khỏi xe. Cảm giác đầu tiên là sự thoải mái ngập đầy, tôi hất nhẹ tóc ra sau và ngao ngán nhìn sang đường, ngôi nhà bên kia mà giờ này xe như tuôn ra hết trên đường, chạy xuôi chạy ngược làm tôi chóng mặt. Cơn bệnh chóng mặt kỳ quặc. Lên Saigon bốn hôm nay tôi vẫn chưa xóa tan nỗi sợ sệt khi băng qua đường, con đường như được nối liền bởi những hàng xe, to nhỏ. Phía bên tôi xe thưa dần, có lẽ đã có một ngọn đèn đỏ nào bật lên ở một ngã tư, tôi bước vội qua nhưng phải khụng lại giữa đường trên lằn gạch trắng, xe trước mắt cứ ào ào phóng tới làm tôi bối rối. Mỗi lần dợm bước sang là vấp phải ngại ngùng, vô lẽ cứ đứng ỳ ở giữa đường nhưng đi qua thì không dám... giữa lúc tôi lúng túng thì có một bàn tay, hẳn nhiên là bàn tay lạ, nắm chặt cánh tay tôi và lôi đi băng qua đường. Xe trước mặt, xe sau lưng làm tim tôi đập mạnh, tà áo dài bay cuồng quít, tôi ... chóng mặt và muốn nhắm mắt đến lúc cánh tay tôi tự do thì đôi chân đã sang đường bình yên. Hoàn hồn tôi chớp nhẹ mắt quay nhìn người đã dẫn dắt tôi. Có lẽ là một người đàn ông tốt bụng, tôi cảm ơn dịu dàng. Nhưng khi nhìn người đối diện tôi giật mình sững sốt, đôi môi sương sùng mím chặt, đôi mắt ngo neckline đưa nhìn hắn, hắn là một người thanh niên, người con trai mới lớn có đôi mắt to màu rượu.

Nỗi thẹn làm tôi mhnốn đưa đôi mắt đi nơi khác nhưng đôi mắt như lỳ lợm cứ trơ ra nhìn đăm đăm vào mắt hắn. Hắn cũng đăm đăm mắt nhìn tôi, như là, nếu không nhìn vào tôi thì hắn phải nhìn một cái thùng hay một cái cây nào khác. Mãi một lúc, hắn cười.

— Nay, thích đứng chờ vơ giữa đường lăm hở ?

— ...

— Nay, ở đâu lên Sài Gòn vậy ?

Tôi nóng bừng mặt, thẹn thùng, im lặng, hắn vẫn cười thản nhiên

— Nhà cô ở đâu ?

Đôi môi của tôi tự nhiên co dãn được dễ dàng.

— Đắng kia.

— Đắng kia nào, Sài Gòn có rất nhiều đắng kia.

— Không biết, đắng kia là đắng kia.

— Nói chuyện gì mà... khó ghét được.

Ồ ! Khó ghét, khó ghét còn có nghĩa là gì ? Khó ghét là không ghét. Dễ... thương chăng ? Độ nóng lại tăng dần và tôi, lúng túng vụng về cúi đầu nhìn xuống mũi giày và ống quần rộng không đủ để che kín.

— Bạch !

Hắn gọi và tôi ngạc nhiên.

— Gi ?

— Cô tên Bạch ?

— Không ! Ngọc.

Hắn gật gù và tôi hối hận. Cái giọng thật vô duyên khi không lại khai tên cho hắn biết.

— Nay, nói đến hạt ngọc cô liên tưởng màu gì ?

— Trắng.

— Hèn gì...

Nói xong hắn lại nhìn tôi. Áo dài trắng, quần trắng, giày trắng. A. Hắn đoán tên tôi và chỉ đúng nửa phần. Tên tôi là Bạch Ngọc.

— Từ đây đến nhà, còn sang một con đường nào nữa không ?

Tôi lắc nhẹ đầu :

— Không, chỉ đi lên độ mươi căn nhà là tới. Nói xong, tôi lại hối hận trong khi hắn vẫn mỉm cười bình thản.

— Tôi không định biết nhà cô nhưng đã lỡ... tưởng còn sang đường thì tôi sẽ giúp cô. Tôi ngượng quá, chớp mắt nhìn hắn tôi lại cúi đầu.

— Cô biết Bích Thủy?

Tôi ngạc nhiên :

— Không.

Hắn nhìn tôi chăm chú hơn :

— Bích Thủy có mắt nhìn rất dễ thương, cô có mắt nhìn giống Bích Thủy.

Choáng váng. Tôi ngắt ngây vì mắt nhìn của hắn lại thêm ngây ngất vì lời lẽ hắn. Trái tim tôi đập sai nhịp vài lần. Tôi chóng mặt. Nắng nhạt dần, trời sắp hoàng hôn.

Tôi ngồi thẫn thờ. Bàn tay di động quen thuộc thu lại những sách vở ngon ngang. Mai tôi về? Mới sáng qua còn nghe lòng nào nức, hân hoan. Sao sáng nay khi nghĩ đến lòng tôi như chùng hẵn xuống, như nghe chút gì bằng khuàng vướng vít, như nghe chút gì ngọt ngắn, xuyến xao. Tôi lật nhẹ quyển vạn vật, những dòng chữ quen thuộc qua mau và tôi bắt gặp một con mắt, con mắt trong bài học rất vô duyên cứ trơ ra cứng ngắc và rất tự nhiên tôi nhớ đến đôi mắt màu rượu ấm áp, nồng nàn của hắn và như quen thân, tôi nhớ... hắn. Hắn! A, tôi vẫn chưa biết tên hắn trong khi hắn đã biết tên tôi. Sao tôi ngu ngơ quá, gặp hắn rồi quên mất lối về. Chiều qua, một chiều kỷ niệm. À, tôi đã có kỷ niệm giữa Sài Gòn bụi cát. Buồn hay vui nhỉ? Chưa định rõ được vì lòng tôi đang đầm, đang đầm trong ngắt ngây, trong rung động, trong ngần ngại và câm nín. Tôi nghĩ đến hắn nhiều quá, đêm rồi, sáng nay và còn ngày mai, khi rời bỏ Sài Gòn tôi có quên hắn không? Mà tại sao lại phải quên hắn, quên hắn để làm gì. Hắn, hắn... dễ thương mà, tôi có thiên lệch không nếu hắn không đưa tôi qua đường hôm đó, chiều qua.

Buổi sáng hôm nay sao nhạt nhẽo quá, nắng gì mà chói chang, hoa mắt, gió gì mà ào ạt và tôi, tôi hắt chòng sách xuống bàn giận dỗi. Mãi nhớ hắn, tôi quên cả mở cửa sổ, hèn nào mà hơi thở tôi nặng trĩu sầu. Tôi đã sầu gì hắn rồi ư? Lạ thật cái con người chiều qua ngộ

nghinh... Cánh cửa vừa mở ra tôi lại chóng mặt, không phải vì xe, không phải vì nắng mà là vì hắn, hắn đang đứng bên kia đường nhìn sang. Ngạc nhiên và... sung sướng, tôi thử người ra «ngắm» hắn, còn hắn chả tỏ vẻ gì cứ ung dung mỉm cười bước tới.

— Nay mời tôi vào nhà chứ.

— Ông... ơi thì vào.

Tôi lúng túng đến tội nghiệp. Trước sau hắn vẫn cười ngoan.

— Đêm qua ngủ ngon chứ ?

— Sao biết ?

— Đoán, vì tôi cũng vậy.

Cũng vậy. Dễ ghét chưa. Đêm qua người ta nhớ hắn mà hắn lại ngủ ngon. Cơn giận nhỏ làm tôi sùi mặt. Hắn cười, như đã đoán được.

— Đúng ra thì cũng bình thường nhưng đêm rồi, tôi nằm mơ thấy lại cảnh mình dắt nhau qua đường, dễ thương quá thành ra có một giấc mơ đẹp và...ngon, há cô nhỏ ? Tôi muốn mím môi giữ nụ cười hài lòng. Hắn nói nhăng nói cuội quá, gì mà dễ thương, gì mà dắt tay nhau, hắn lôi tôi thì có. Mà cũng không trách hắn làm chi, tôi cũng chưa cảm ơn hắn như đã định. Nhưng mà hắn gọi tôi là cô nhỏ không được ta đã biết nhớ nhung xao xuyến rồi mờ.

— Nay, tôi không là cô nhỏ nhá.

— Chứ là gì, cô bé ?

— Nay, không giốn.

— Mượn luôn chữ này của tôi à ?

Ô ! Tôi đã xài ngôn ngữ như hắn, của hắn rồi ư. Chịu quá. Tôi muốn nói vậy, nhưng....

— Chứ này của ông ư ?

— Cũng được, mà này đừng gọi tôi là ông chứ. Đã già cả gì đâu.

Gọi là anh nghe chưa, thế nào thì cũng nhỏ hơn tôi mà.

Tôi bêu môi : — chưa chắc.

Hắn cười : — Tôi 17, còn nhỏ.

— A, thua tôi rồi, tôi 18 lận.

— Lớn thế à, nhưng cho biết đã bị tôi lừa rồi. Mặt này mà 17 sao, mới có 20 hè.

Tôi mím môi tức tối nhìn hắn, hắn thôi cười nhưng gương mặt

đầy vẻ diễu cợt. Tôi phải dù khị hắn.

— Cũng được, gọi là anh nhưng chả lẽ trống không sao ?

Lần này thì hắn cười.

— Muốn biết tên tôi phải không, vờ hoài. Huy, được chứ.

Tôi cũng cười. Huề nhá. Hắn, à không anh Huy, Huy với tay lấy quyền sách trên bàn xem rồi gật gù.

— Mới thi xong hở, khi nào rót cho biết nhé.

Tôi lườm Huy, rất nhẹ. Huy thản nhiên.

— Khi đậu người ta sung sướng và nỗi nhớ có thể lắng chìm, khi rớt người ta đau khổ và nỗi nhớ sống dậy, mãnh liệt. Người được nhớ sẽ là một báu víu thương yêu và khó quên.

Huy nói nồng lẹ lùng. Cần gì đậu hay rớt tôi mới nhớ Huy. Tôi nhớ Huy đây, ngay từ chiều qua, sáng này và mãi mãi.

— Sao im lặng ? Thấy tôi ích kỷ phải không ? Nếu Ngọc rót thì coi như gấp phải khó khăn khi muôn sang đường bình yên không gấp trở ngại vậy, còn tôi, tôi muôn được dẫn Ngọc qua đường lần nữa, khóa hai.

Tôi cười nhẹ lắc đầu.

— Ngọc quyết định chỉ thi duy nhất một lần. Dù đậu hay rớt anh Huy cũng không là một chia sót hay an ủi, tôi ở xa quá, và lại tôi sẽ... quên anh Huy ngay, quên dễ dàng.

Huy nhìn tôi tinh quái :

— Tôi cũng mong như vậy nhưng chỉ sợ ...

— Sợ gì ? Tôi nghiêng đầu hỏi nhỏ.

— Sợ... khi muôn quên là khi lòng mong nhớ.

— Thi phải chẳng người đang nhớ mong người.

Tôi nóng bừng mặt, Huy... nhảm thật.

— Nhưng trường hợp đó không là trường của tôi.

— Vậy à, mà này đừng xưng tôi nữa nghe, xa cách nặng nề quá.

— Nhưng anh Huy vẫn xưng tôi với a... với Ngọc kia.

— Ngoan. Người lớn mới xưng tôi, nhỏ thì phải xưng tên.

Tôi lại thua, nhưng không giận vì dù sao xưng tôi cũng xa lạ quá, mà thực thì... tôi không muốn mãi hoài xa lạ với Huy.

— Mai này Ngọc rảnh không ?

— Rảnh, rãnh rãnh. Ngọc chỉ việc ngồi yên từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều là...

— Là sao ?

— Là tới nhà Ngọc.

Nói xong, tôi bật cười thích thú, không phải vì đã trêu được Huy, mà là vì nét mặt ngạc nhiên của Huy. Huy đã mỉm vẻ bình thản, ung dung cố hữu, mắt điệu nụ cười tinh nghịch trên môi, mắt luôn mắt nhìn đăm đăm xuyên thấu. Huy thở nhẹ rồi buông xuôi.

— Thế à, mai Ngọc về à, bao giờ lên ?

— Không lên nữa, nếu có, chắc cũng lâu lắm, mà chưa chắc gặp lại nhau, há Huy.

Huy im lặng. Tôi câm nín. Cả hai như hụt hơi, nặng ngực. Cái buồn đã nhẹ nhàng xâm chiếm, cái bâng khuâng đã đặt dùi, cái xao xuyến đã bao vây. Tôi nhìn Huy, Huy nhìn tôi, cũng vẫn là mắt nhìn hôm trước. Cái nhìn mà tôi đã nghĩ rằng nếu không nhìn tôi thì hẳn Huy phải nhìn một cái cây hay một cái thùng. Ý nghĩ đó trở lại làm tôi bật cười. Huy chớp mắt. À. Huy chớp mắt, mắt Huy dễ thương hơn bao giờ, khi chớp.

— Ngọc có bạn ?

— Nhiều nhưng thân thi một.

— Ngọc có quà cho bạn Ngọc chưa, quà Sài Gòn ?

— Ơ... chưa.

Cũng lạ. Trước ngày hôm qua tôi có nghĩ tới mà nay, bên Huy tôi quên mất. Huy lạ lùng quá, chỉ thoáng hiện đến mà thay đổi trong tôi rất nhiều.

— Tôi biết một nơi có rất nhiều quà tặng nho nhỏ mà dễ thương lắm. Thay đồ đi, tôi chỉ dẫn dùm cho.

Huy vậy đấy. Không mòi mọc rủ rê vì tôi sẽ từ chối khi ra phố chung với Huy. Huy chỉ gợi ý và tôi phải đi. Lần đi hợp lý vô cùng, mua quà cho bạn, bạn thân mà tôi đã quên mất khi bên Huy lạ mặt. Ngoài kia nắng bỗng dung sáng đẹp vô cùng, cả gió nữa cứ mơn man lòng tôi.

— Rồi Ngọc vào mua, tôi đứng đây đợi nhé. Tôi mỉm cười gật đầu.
Huy đứng ngoài là phải, vào gian hàng con gái làm gì.

Tôi đứng tần ngần mãi, không biết chọn lựa ra sao Huy ! Huy thích gì nhỉ, à, sao lại Huy. Bạn tôi chứ. Bạn tôi thích gì ? Tôi quên. Huy thích gì ? Tôi chưa biết.

Nhớ đến Huy, tôi nhìn ra cửa hàng. Huy vẫn còn đứng yên quay lưng vào chờ đợi. Tôi chọn bừa vài món rồi ra đứng sau lưng Huy. Huy không hay biết vì Huy đang hát, lời hát dặt dùu. Tôi lắng tai nghe mê say.

« Xin đòi sống cho tôi mượn tiếng. Xin cho con mê thêm dài một chyện. Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến. Còn đắng cay còn hận còn đau.

Lời hát Huy dùi tôi bàng khuâng. Huy ngừng, nhưng lòng tôi vẫn còn xao xuyến. Tôi vỗ tay nhẹ.

- Hay quá anh Huy, bài gì thế ?
- Không tên một.
- Ngọc chưa nghe lần nào.
- Ngọc vừa nghe đấy.
- Vâng, nghe lần đầu.
- Và... nghe lần cuối.

Huy cười nhưng tôi siu mặt. Huy nhìn tôi chăm chú hơn rồi thở dài. Tôi, cũng thở dài.

Ồ, thì là lần cuối, cơn mơ đã dần tàn tôi không thể van xin cho thêm dài được nữa.

- Sao buồn vậy, mua xong chưa ?
- Tôi thẩn thờ gật đầu
- Anh Huy vui à ?
- Vui chứ. Có ai đi dạo với một người dễ thương như Ngọc mà không vui đâu.
- Ngọc... không đứa đâu.
- Ồ hay, ai bảo anh đứa ?

Anh. Huy xưng anh với tôi làm tôi váng vất. Chóng mặt. Ngây ngất. Huy cười tiếp :

— Quên mất, anh hết làm người lớn được rồi, thôi Huy chả cần phải lớn thêm nữa, hơn tôi tí cũng đủ để dắt dùu, phải không Huy ?

Hình như Huy cũng đồng ý và cả hai... mỉm cười.

Trời vẫn còn mờ xám, cái lạnh làm lòng tôi thêm trống vắng. Đường vắng ngắt, tôi đi qua trạm xe bus dễ dàng. Đâu đó cũng có vài người đứng đợi. Tôi ngần ngừ nhìn ngắm con đường cũ, con đường kỷ niệm mà hôm nào Huy đã dẫn tôi sang. Huy. Tôi muốn gọi hoài tên ấy.

Bây giờ, hắn Huy còn an giấc, không biết là tôi đang nhớ đến Huy, ánh mắt ấm nồng, môi cười bình thản và bàn tay đặt diu êm ái. Chiếc xe đồ lại, tôi muốn làm người sau cuối, nhưng khi ngồi xuống ghế mới hay còn một người chậm bước hơn, đang ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Tôi không buồn đề ý vì mắt tôi đang hướng ra đường trên những lằn gạch trắng. Trời sáng hơn đề tôi thấy rõ hơn mình đang xa lìa thành phố, xa lìa Huy. Người bên cạnh hình như cũng có tâm trạng buồn, cứ nhìn về phía cửa nơi tôi ngồi đề «ngắm hùn» con đường kỷ niệm. Có tiếng thở dài. Không biết của ai. Xe ngừng, tôi uể oải không muốn rời.

— Nay, bộ định trở vào Sài Gòn sao mà không xuống.

Người bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng. Tôi giật mình. Nay. Huy. Đúng là Huy, thế mà... tôi quay vội lại. Huy cười :

— Gi mà ngờ ngác vậy, người ta ở bên nãy giờ mà cứ như không quen. Luyến tiếc gì mà nhìn ra con đường không thôi vậy. Luyến tiếc gì. Huy giả vờ hoài. Ghét. Huy ở bên tôi từ lúc lên xe à, thế mà tôi cứ ngờ Huy ghét tiền đura, như Huy nói. Bao giờ cũng vậy. Huy lạ lùng và dễ thương.

— Thôi xuống chứ.

Nói xong, Huy xách giùm chiếc valy và nắm tay tôi bước xuống. Tôi vẫn còn ngạc nhiên. Đến khi ngồi trong xe, Huy đứng ngoài cách biệt, Huy cười, tôi cười gượng gạo.

— Nay nói chuyện đi chứ.

— Ông... nói gì bây giờ.

— Sắp về nhà, vui không, thích không?

Tôi mệt mỏi, lắc đầu. Huy chớp mắt.

— Có ai đón đợi không?

— Không, xe chạy đến tận nhà Ngọc.

— Có ai chờ Ngọc về không ?

— Không.

— Có ai chờ Ngọc lên không ?

Tôi nhìn Huy buồn bã.

— Không.

Huy nhìn tôi, rồi cúi đầu đáp nhẹ như hơi :

— Có.

Tôi chớp nhanh mắt. Có. Huy, Huy chờ tôi phải không. Nhưng, biết đến bao giờ hờ Huy.

— Ngọc buồn không ?

Huy hơi bất ngờ, tôi thú nhận.

— Buồn.

— Sao buồn ?

— Vì... không vui.

— Sao không vui ? Huy hỏi lần thẩn.

— Vì... Huy. Tôi đáp nhanh.

— Anh làm Ngọc buồn ?

— Không, vì không có ai đưa Ngọc sang đường nữa nên Ngọc buồn.

Huy bật cười và tôi cũng cười nhưng thật lòng muốn khóc.

Sắp đến, giờ xe chạy, Huy nhìn đồng hồ, rồi nhìn tôi. Tôi nhìn Huy, Huy chớp mắt, tim tôi đau nhói.

— Xe này sẽ đưa Ngọc đến tận nhà, không sang đường nào nữa Huy không còn cần thiết. Thôi Ngọc về, Huy đi, nhá.

Nói xong Huy nắm tay tôi, bóp mạnh, lời dần và buông hẳn. Tôi mím môi nhìn hồng Huy xa dần, Huy sảng con đường bên kia và khuất mắt. Hồn tôi nhẹ tênh, mi mắt nặng đầy. Tiếng Huy như còn vang bên tai. Ngọc, Ngọc...

Tôi lắc đầu và nghe mình lên tiếng gọi : Huy, Huy, Huy... Rồi chung quanh như im bặt để tôi một mình chìm đắm trong dư âm của Huy hôm nay..... Xin cho con mê thêm dài một chuyến, cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến, còn hận còn đau. Em giờ đã xa xăm rồi đó, nơi em đi chắc vẫn còn lệ úa... Mai đời có cho tôi gấp gõ, xin cho đôi môi em cười rạng rỡ.

Tôi thấy Huy cười, Huy cười và tôi... khóc. Xe chạy dần, đưa tôi càng lúc càng xa Huy. Nhưng hình như trên chiếc ghế này chỉ có thân xác tôi ngồi yên chờ khi về nơi chốn còn linh hồn, linh hồn tôi đã thoát bay ngược lối để tìm Huy, để theo bên cạnh Huy mãi mãi — người con trai có đôi mắt màu rượu — để thương và lạ lùng.

...Cuộc tình này đó, đã theo mùa xuân đó, cuộc đời này đây sẽ chôn voi ở đây. Uớc cho nhiều, tuổi xanh trở về đâu....

Tôi chóng mặt. Tôi nhắm mắt. Tôi nhớ Huy. Huy. Huy.

NHẬT YÊN

từ một nơi thật xa CHÂU UYÊN

anh đi mùa trở lạnh
lá vàng khô âm thầm
nắng vàng phơi đôi cánh
trăng vàng gieo lặng cảm

trên tà áo em buồn
màu thơ ngày tan vỡ
trên dòng nước mắt tuôn
long lanh niềm thương nhớ

anh đi như bóng chim
mây đậm ngàn rong ruổi
em giữ lại trong tim
nửa vàng trăng hờn dỗi

đời đầy đầy tội lỗi
anh lầm lỡ đôi lần

khi thật lòng sám hối
là nhớ em vô ngần
có những dòng sông xa
cuốn bèo trời vội vã
có những buổi chiều tà
mịt mù trong bóng lá
có những giọt sương ngà
khuya vè rơi lá tả
(hãy hiểu người đi xa
cũng buồn như thế đó)

hẹn một ngày nắng đẹp
anh trở về quê hương
gió sương đầy mái tóc
vai áo bạc bụi đường
vườn đời anh vẫn nở
những cành hoa yêu thương.

CŨNG MỘT LẦN SẼ CÓ

có một cuộc tình nào
đở dang mà chả đẹp
có lời nói yêu nào
đôi gian mà chả... thật
hỡi nhởi của tình ta
hơn một lần em đã
nói yêu ta thật thà

ta tin chắc, thế nào
cũng một lần, sẽ đến
dẫu không lời hứa hẹn
dẫu không lời tiên tri
em, lúc đó, ra đi
khỏi đời ta, thản hoặc
chân đưa lời vĩnh biệt
mắt đưa lời chia ly

ừ, em cứ ra đi
khỏi tình ta, như mong
nếu em cảm thấy cần
phải xa nhau, để sống
(ừ, phải xa nhau thôi)
tình yêu nào không vậy

tình yêu nào không vậy
như một hạnh phúc buồn
những sầu vui bắt gặp
và một niềm tin suông

ta yêu nhau, cũng vậy
gặp nhau giữa cuộc đời

(trong giữa lòng cuộc sống)
là đau thương không rời

hởi nhởi của tình ta
mỗi ngậm lời phản trắc
mắt ngâm lòng điêu ngoa
ta yêu em thật thà
em yêu ta tráo trở
hạnh phúc như loài hoa
nên dễ dàng héo úa
hạnh phúc như cơn mơ
nên dễ dàng tan, vỡ

em cứ bỏ xa ta
đi về nơi chốn khác
em cứ lảng quên ta
mơ một đời sống khác
em cứ mặc đời ta
một trời giông bão, khổ

em, rồi cũng như mây
bay khỏi đời ta, mắt
em, rồi cũng như hương
xa khỏi lòng ta, nhạt
ra khỏi tình ta, thôi

đời sống đã như gươm
phạt ngang lưng hạnh phúc
bởi luật định trời, đành
cách gì thay đổi được
phải không, nhở tình ta
hôm nay ta nói trước

TẠ VĂN SĨ



mù sương

NGUYÊN NGUYÊN

Bây giờ vẫn là mùa Xuân. Tuy Hòa chắc vẫn còn sương mù buỗi sáng và trời vẫn lạnh. Ở đây, không có gì ngoài khói bụi thay sương mù và hàng me vẫn rợp bóng, đê che mát cho những đôi nhân tình, hay những áo trắng tan trường. Trời vẫn không lạnh như mọi năm đê những cô gái có thể làm dáng bằng những chiếc áo len đủ màu, hay chiếc khăn quàng dễ thương thả lỏng.

Chắc là An đã đi học. Hôm qua Khanh vào lại Sài Gòn mang cho tôi những thất vọng và buồn chán. Vì đã hại bạn rồi Khanh ơi ! Buổi chiều tôi đẹp xe như một thằng điên dưới mưa, trên khoảng đường hơn mười cây số. Cho tới lúc cảm thấy lạnh và đôi chân tê cứng thì cũng gần đến nhà. Có lúc tôi tự hỏi : Cần gì phải đọa đày mình như vậy, hờ Huy ? Tại sao An dễ tin như vậy, ai nói gì cũng tin được sao ? Dám nghe lời người lạ rồi... từ luôn anh mình lăm à !

Cho tới bây giờ, tôi vẫn hình dung ra An : một cô học trò nhỏ gầy, dễ thương như bài hát của ai đó :

Thương đôi mắt sao trời lung linh

Thương yêu ngôn ngữ xinh xinh.

Anh nhát lăm, và dễ thương như một con mèo, lời Khanh, tôi vẫn nghĩ vậy. Những sách, truyện tuổi nhỏ mà tôi đọc đê được thấy

lại một thời của mình, đã làm tôi mơ mộng một chút. Những mơ mộng ấy đôi khi khiến tôi có những ý nghĩ làm An không bằng lòng. Không biết đó là tự ái hay là mặc cảm nữa. Nhưng dù sao tôi cũng chấp nhận những lầm lỗi về phía mình. An có thể giận khi nghe tôi nói những gì tận thâm tâm. Mặc dù có những cái, đối với tôi, là những gì tự nhiên và bình thường nhất. Hình như bà Duplessy có lần nói như vậy khi chỉ vào những cặp gai nhân tài tử dập dìu ở hành lang VK vào những ngày cuối năm.

Có vẻ ích kỷ, nhưng tình cảm con người đối với nhau không thể như nước của một con sông, cứ bình lặng xuôi từ cao xuống thấp, từ thượng lưu đồ về biển cả. Mà phải là sự giao thoa của những làn sóng phát ra từ... hai bong bóng nước mưa, và người ta cảm nhận được hạnh phúc trong sự bắt gặp tình cảm ấy.

Có lẽ đã tới lúc mình phải xác định lại vị trí của mình trong nhau rồi đó An. Và rồi sự quen thân này sẽ đưa mình đi tới đâu? Chẳng tới đâu hết? Có vẻ không tưởng quá, hở An?

Không gian vẫn là nguyên do của những lầm lẫn. Nhưng những lầm lẫn có từ An, có bao giờ tôi quan tâm lầm đâu. Tôi vẫn xem đó như những gì tất nhiên của một thời trẻ, của năm trăm cây số cách xa. Với tôi lúc nào An cũng là cô em nhỏ. Nhưng thánh thiện tới đâu, bao dung tới đâu, tới một lúc nào đó, chừng lầm lẫn dễ thương ấy vẫn làm tôi bức dọc. Rồi những bức dọc ấy chỉ quay ra hành hạ tôi thôi! Gặp chí một lần rồi buồn khổ một đời!

Tôi đang nghĩ tới sương mù buổi sáng của Tuy Hòa đây, An.

NGUYỄN NGUYỄN

thân ái
mời bạn ngọc
đèn dự



sinh nhật
thứ năm, tại
số 158

PHẠM
VĂN
BÌNH



vĩnh biệt
thiên đường

Mùa đông năm ấy trời lạnh dữ nhưng không mưa. Mấy hôm trước ngày
lễ trăng bỗng nhiên sáng, thứ ánh sáng kỳ quặc lọc qua màn sương mù
dày đặc tỏa xuống trần gian một lớp không khí lạnh lẽo, băng bạc và
dầy huyền tượng. Một diềm dữ. Mấy người già cả nhìn thời tiết bất
thường, thì thầm với nhau bằng giọng nói sợ sệt. Vài bà mụ đưa tay
làm dấu thánh giá không biết tại họa nào sẽ giáng xuống cái thị trấn
buồn thiu, nấm rải rác trên dãy đồi cỗi này.

« Chúa ở cùng chị anh em ». Lời rao giảng trấn an của cha xứ
vẫn không đủ linh nghiệm làm lắng xuống làn sóng lo âu lan tràn trong thị
trấn, ngự trị trong tâm hồn các con chiên ngoan đạo. Một cơn bão bất
chợt ập xuống làm hư hại mùa lúa sắp đến kỳ gặt. Sự đói kém đe dọa.
Ban đêm, những người ngủ muộn thường nghe tiếng chó ăng ăng sủa
trăng. Những hồi tru ghê rợn kéo dài, nhọn hoắt chọc thủng màn không
khí lạnh băng, hiu quạnh. Vài kẻ tin dị đoan còn quả quyết rằng đêm đêm,
khoảng hai ba giờ sáng, bàn tay vô hình nào đó của ma quỷ đã lén đến
gác chuông giáo đường, gióng lên những hồi chuông báo tử, tiếng chuông
âm động chòn vòn trên những dãy mộ bia trong nghĩa trang thành phố.

Tuy nhiên, sự sửa soạn đón mừng lễ vẫn diễn ra trong

khắp các xóm đạo. Cờ xí, lồng đèn, hoa giây, hang đá, máng cỏ xuất hiện đó đây. Sau những ngày dài vui kỹ trong lớp chăn mây xám đục, mặt trời dài các nhô ra, thẹn thùng rơi xuống cảnh vật những tia nắng ấm áp. Bữa tiệc nửa đêm truyền thống sau thánh lễ nửa đêm là đề tài bàn tán trong mỗi gia đình. Những điệu thánh nhạc là đà trong không gian và trước sân nhà thờ, sừng sững một cây thông giáng sinh do Đồng Thiên An ở Huế gửi tặng cha xứ.

Đêm hai mươi bốn tháng chạp tôi chờ Hồng tại sân ga thành phố, chiếc ga xếp cuối cùng trên con đường sắt xuyên Việt. Thiết lò, lẽ ra không ngừng lại nơi đây nhưng bom đạn đã làm sập những chiếc cầu, những đoạn đường sắt cong queo và bung lên khỏi mặt đất, những cây «tà vèc» được mang về làm hầm trú ẩn, tu bồi hệ thống phòng thủ. Ga còn hoạt động là một phép lạ ! Chúng ta còn muốn gì hơn trong hoàn cảnh này. Người bẻ ghi thường buồn bã tâm sự với các hành khách đến sớm, ngồi đợi con tàu. Lạy Mẹ Maria nhân từ, nếu chẳng may nhà ga đóng cửa chắc tôi quên trí đến tự vận mất. Người bẻ ghi tiếp : Tôi nhớ những hồi còi vang lên trong sương sớm, những đêm tàu về khi trăng sao nở đầy vòm trời thị trấn. Sự trở về của một người tình. Tôi tượng tư mùi khói than phả ra ấm áp vào những ngày mùa đông lạnh lẽo.

Tôi không nhớ những hồi còi tàu, cũng chẳng tượng tư mùi khói than như người bẻ ghi, nhưng đối với tôi và Hồng từ bao lâu nay sân ga đã mang vẻ êm đềm, thân thuộc. Đó là địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất hơn bất cứ địa điểm nào trong thành phố mà chúng tôi tìm thấy. Đêm đến, sân ga hoàn toàn vắng vẻ. Chuyến tàu kế tiếp sẽ khởi hành vào hồi sáu giờ sáng mỗi ngày nên chẳng có hành khách nào điên khùng mò đến lúc này. Sự giá lạnh cũng khiến ông xếp ga rúc vào phòng hú hí với bà vợ trẻ và bác bẻ ghi bỏ đến một quán rượu, mặt đỏ gay, ba hoa về những hồi còi và mùi khói tàu quyện lẫn trong sương.

Chúng tôi hoàn toàn tự do trong thế giới riêng biệt của hai đứa. Con tàu nằm bất động trên đường sắt, những cảnh bang tỏa rợp thành một chiếc dù lớn, ngăn cản những giọt mưa rỉ rả rơi xuống từ bầu trời. Chúng tôi ngồi dựa sát vai nhau dưới một gốc bang. Từ đó, ngôn ngữ êm ái nhất của tình yêu được diễn đạt.

Tôi luôn đến trước tại điểm hẹn. Đó là nghề của chàng, Tôi

chẳng khi nào thắc mắc và không có sách vở nào dạy tôi về điều này. Người lớn từ cha mẹ đến thầy giáo chẳng ai buồn nói với chúng tôi về tình yêu và cung cách xử sự trong tình yêu. Đó là vùng đất cấm được hiểu đồng nghĩa với trái cấm trong vườn địa đàng và lời khuyến dụ của loài rắn. Nhưng người lớn làm sao răn cấm những hạt mầm tình yêu nảy nở trong tâm hồn chúng tôi, càng bị cấm đoán, thân mầm càng vụt lớn, chui lén khỏi mặt đất góp mặt cùng đời sống.

Nhà ga được xây cất trên khoảng đất cao, từ đó tôi có thể đảo mắt nhìn một vòng suốt thành phố. Mọi nhà đều đã thắp sáng, những chiếc đèn lồng lì ti đủ màu chập chờn trong gió. Trẻ con xúng xính áo quần mới, nơ màu phết phới hai bên mái tóc các cô gái, người lớn sửa soạn lâu hơn thường lệ, tất cả họp thành những thác người cuồn cuộn trôi chảy trên các ngả đường xuôi đến nhà thờ. Không gian giá lạnh ngào ngạt mùi thơm của gà, ngọt quay, bánh kem và rượu lễ trang trọng đặt sẵn trên các bàn tiệc.

Tôi cười thầm, nhớ lại một đêm đi chơi về muộn, tôi và Hồng đã la lớn «Ô các con hãy chỗi dậy, chỗi dậy và làm vẹt!» trên các đường phố khuya khoắt, bắt chước giọng của các thiên thần : «Này đây ta báo một tin vui, một tin vui mừng cả thế».

Hồng đến cắt ngang ý nghĩ của tôi, bước chân của nàng nhẹ đến đỗi tôi không biết nàng đến. Hai bàn tay thơm ngát hương hoa hồng bit lấy mắt tôi, đồng thời một lời nói thoảng nhẹ bên tai :

— Ngày đây ta báo một tin vui. Ta là nữ thánh Hoa Hồng.

Đang mơ màng tôi tỉnh ngủ hẳn. Sự hiện diện đắt chót của nàng là một hồi kèn đánh thức rạng đông. Hồng ngồi xuống, tựa lưng vào gốc bàng. Tôi kéo nàng vào lòng, định hôn lên đôi môi mơn mởn nhưng Hồng cương quyết đẩy mặt tôi ra :

— Không được đâu anh, tối nay em phải rước lễ.

Tôi ngồi im, nhìn lên những vì sao xa vắng trên vòm trời xám nhạt. Hôn nàng trước giờ rước lễ là một điều cấm kỵ. Hôm nay Giáng Sinh, tâm hồn nàng phải tinh khiết, đôi môi phải thanh sạch khi đón nhận bánh thánh.

Tôi hỏi :

— Chiếc áo dài Giáng Sinh của em đâu ?

Hồng dịu dàng nắm lấy bàn tay tôi. Nữ cười của nàng phảng phất một chút buồn bã.

— Sau khi dự thánh lễ em sẽ mặc và đến đây với anh. Em muốn giành tất cả cho anh trong đêm thánh thiêng liêng này.

Tôi cười hôn lên má nàng.

— Tất cả cho anh ?

Hồng lần tránh ánh mắt tinh quái của tôi.

— Xí, còn lâu, vẫn có giới hạn trong cái tất cả của em chứ.

— Nghĩa là trái cẩm vân là trái cẩm trong vườn địa đàng của em?

Hồng nhìn lên trời cao, đôi mắt lóng lánh tròn như hai viên bi :

— Vĩnh viễn !

Một hồi chuông vọng đến từ giáo đường xa, thúc dục mọi người đi lễ. Tôi dịu Hồng đứng lên. Mưa bay nhẹ nhưng cũng khiến chúng tôi rét run.

— Đè anh đưa em đến nhà thờ.

Hai viên bi chiếu thẳng vào mặt tôi, tỏa ra làn ánh sáng kỳ dị :

— Đừng anh. Tối nay em bị canh giữ kỹ. Cả ba và anh Du.

Tôi ném mạnh điếu thuốc đang hút dở xuống đất, hỏi Hồng :

— Với hai cây roi như thường lệ ?

Hồng buồn bã gật đầu. Cái gật đầu cam phận, tội nghiệp. Tôi thoáng nghe tiếng thở dài trong đêm và nàng lướt đi như một hơi gió sau khi đặt tôi ngồi đây đợi nàng tan lễ.

Sự cô đơn trùm kín lấy tôi khi Hồng rời sân ga đi về vùng ánh sáng. Tôi hình dung ra nàng chìm ngập giữa biển người đông đúc trong giáo đường, thánh ca dịu dặt theo tiếng đàn harmonium. Tại sao Hồng không để tôi sánh vai nàng trên con đường rợp bóng cây sầu đông dẫn đến giáo đường. Tôi muốn chiêm ngưỡng chân dung khờ hạnh của Chúa trên thập tự giá. Tôi muốn nghe lời cha xứ vang trên tòa giảng «Chúa ở cùng anh chị em».

Không, Chúa chẳng ở cùng tôi. Tôi chỉ là kẻ ngoại đạo lạc lối đến thiên đường. Định mệnh đã quắt những nhát roi tàn nhẫn xuống tâm hồn chúng tôi, chia cách tình yêu chúng tôi. Dư luận biến thành những con rắn độc và già đình nàng, những kẻ đạo dòng không bao giờ chấp nhận tình yêu đó, nói chi đến hôn nhân. Đầu bị ngăn cản. Hồng

vẫn trốn gia đình đi chơi với tôi. Có đêm nàng đến nơi hẹn, tay chân còn in hằn những dấu roi. Những nụ hôn đầy thương mến của tôi chắc không xoa dịu hết sự đau đớn của nàng. Thỉnh thoảng tôi phải thay đổi điềm hẹn theo chiến thuật du kích, chơi trò ú tim với ông bố Hồng. Ông vẫn thường hùng hổ xách cây roi làm bằng đuôi cá đuổi sục sạo khắp phố những tối Hồng rời nhà đi chơi với tôi. Điềm hẹn lý tưởng vẫn là sân ga nhưng có khi chúng tôi dẫn nhau ra tuốt vùng ngoại ô, ngồi trên bờ một rãnh lúa, trong hàng hiên trường Trung học tôi đang dạy hoặc táo bạo hơn chui vào một bụi cây hoa giấy chỉ cách nhà nàng khoảng hai mươi thước. Chúng tôi chơi đòn nghi binh. Sức mẩy bố nàng ngờ được «thẳng quỷ sa tăng» đang nắm tay con gái cưng của ông ngay dưới mũi ông. Chúng tôi bụm miệng cố nín cười và cảm thấy thương hại khi ông già xách roi đi qua, mặt kính cận của ông lóe sáng dưới ánh điện đường. Tuy chưa học qua quân trường nào tôi đã ứng dụng bài chiến thuật ngụy trang thật tài tình : Ta thấy địch mà địch chẳng thấy ta.

Chuông đồng hồ trong phòng đợi thông thả gõ nhẹ mười một tiếng, còn một giờ nữa mới tan thánh lễ. Mưa bắt đầu nặng hạt và về khuya gió càng lạnh dữ. Những chiếc lá bàng lấp lánh dưới nước mưa, dưới ánh điện đường vàng vọt.

Tôi bỏ đi mua một gói thuốc lá cho đỡ sốt ruột vì chờ đợi nàng khi trở lại. Hồng đã ngồi tựa lưng vào gốc bàng từ hồi nào. Tôi vòng tay ôm lấy nàng, hôn lên má nàng như mưa bắc. Hồng ấn tôi ngồi xuống cạnh nàng, cười nhẹ.

— Ngồi yên đi con dê rừng háu đói. Chúng ta có nhiều việc phải làm ngay. Trước hết, đi nhặt cho em tất cả lá bàng chung quanh đây.

Tôi tuân hành mệnh lệnh nàng túc khắc nghĩ thầm : « Chắc cô nàng mới học bài nhặt lá bàng » và dầu hai hàm răng đang đập lặp cập vào nhau vì gió lạnh tôi cũng la lớn để làm vừa lòng người đẹp :

— Gió lên ! Lạy trời, gió lên nữa !

— Nay đừng có khùng. Bộ gió chứng đó chưa đủ lạnh rồi sao ? Tôi chứng hứng :

— Ủa, không phải em mới học bài nhặt lá bàng của Nhất Linh sao ?

Chúng tôi cùng trải tất cả những chiếc lá bàng thành chiếc nệm lá cây êm ái. Tôi muốn kéo Hồng ngồi lên trên đó nhưng nàng đã nhanh nhẹn lôi từ sau gốc cây ra một cái giỏ và bắt đầu bày biện thức ăn lên lá bàng, nào gà quay, bánh mì, bánh kem, một chai rượu lê và hai chiếc cốc thủy tinh xinh xắn. Sau hết, một bó hồng nhung và hai chiếc lồng đèn xếp cũng bằng loại giấy màu hồng.

Tôi trố mắt ngạc nhiên tưởng đang trải qua một giấc mơ kỳ ảo và trước mặt tôi hiện ra một nàng tiên xinh đẹp vừa bay xuống từ trời cao, với khuôn mặt kiều diễm đang được thực hiện những điều ước của tôi. Bữa tiệc nửa đêm thịnh soạn quá, tôi chẳng bao giờ dám mơ ước.

— Làm gì mà há hốc mồm ra vậy ông tướng ? Đưa em mượn bao diêm đi.

Tôi luống cuống cho tay vào túi và biết chắc rằng Hồng, cùng cảnh tượng trước mắt đều có thật. Vô cùng thanh thản nàng tiên quết diêm, thắp vào hai cây nến đặt vào đèn xếp, hát ư ừ trong miệng : «Đêm thánh vô cùng, giây phút tung bừng. Đất với trời, hòa chữ đồng. Đêm nay Chúa sinh ra nơi chốn dương trần»...

Gió thổi đong đưa hai chiếc đèn lồng trên cành bàng và ánh sáng lung linh nhảy múa trong đôi mắt nai tơ của Hồng. Nàng kéo tôi quỳ lên tấm nệm bàng lá cây, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt hơi cúi xuống, thánh thiện. Nàng cầu nguyện cho nàng, cho tôi và cho tình yêu khốn khổ của hai đứa.

Bữa tiệc bắt đầu. Chúng tôi ăn bánh mì gà quay và thường thức rượu lê, loại rượu chưng tạo bằng nước cốt nho chính cống. Hồng ở trong ban thánh ca xứ đạo nên Giáng sinh năm nào cũng được cha xứ biếu một chai rượu lê. Nhưng còn những món ăn thịnh soạn này nàng đào đâu ra mà tài thế ? Tôi chợt ngừng ăn khi khám phá ra Hồng vẫn mặc chiếc áo dài cũ, một sự phá bỏ luật lệ của nàng vào lễ Giáng Sinh năm nay.

— Sao em không may áo mới ?

Hồng chỉ xuống bàn tiệc :

— Em hy sinh để dài anh bùa Réveillon này.

Nàng rót thêm rượu vào ly tôi, màu rượu vàng sóng sánh ánh đèn

— Đừng buồn vì em không may áo. Có những chuyện khác
buồn hơn.

Men rượu làm khuôn mặt hồng thêm hồng, toát ra vẻ đẹp huyền
ảo, say đắm. Tôi ngây ngất nhìn và muôn nhai nàng thành từng mảnh.

Sau cùng bùa tiệc cũng chấm dứt. Hồng châm cho tôi một điếu
thuốc, nàng tựa đầu vào vai tôi, thì thầm :

— Hãy kể cho em nghe về con tàu.

Tôi phà một hơi khói, giọng mơ màng :

— Con tàu giống như sân khấu cuộc đời, nơi đó chúng ta gặp
nhau, những đời người gặp nhau trên chiếc sân khấu vĩ đại của đời sống.
Tàu sẽ đưa chúng ta đi, qua những núi, những đồi, rừng hoa và biển.
sóng, những ga xếp quanh hiu hoặc sân ga tấp nập, ngồi sáng ánh đèn.
Có những đời người sẽ cùng đi với nhau đến ga cuối cùng, nơi ga tình
yêu kết trái, những đứa bé lần lượt ra đời, tiếp nối cuộc hành trình
của con tàu. Cũng có những đời người vội vã tách xuống ga đầu tiên,
để người còn lại tiếp tục chuyến đi trên con tàu cô đơn. Cuộc gặp gỡ
chỉ diễn ra trong khoảng khắc của đời sống. Mỗi người là một con đường,
những con đường song song, chạy dài vô tận nhưng cũng có những
con đường chỉ bắt chót gặp gỡ trong ngã tư nào đó của cuộc đời.

Hồng hôn nhẹ lên môi tôi, mắt nàng rưng rưng.

— Thôi đừng nói nữa anh nghe buồn quá.

Tôi hỏi nàng :

— Ba quyết định sao trước lời cầu hôn của anh ?

Những giọt lệ nồng nàn ấm cúng ứa ra khỏi đôi mắt Hồng,
lăn dài xuống má. Nàng lập lại một câu trong thánh kinh : « Rồi Chúa
đuổi hai người ra khỏi vườn địa đàng »...

Thánh lễ nửa đêm vừa chấm dứt, những hồi chuông rộn rã, vang
vọng giữa tĩnh không. Chúng tôi cùng chúc mừng Giáng sinh rồi ôm
chầm lấy nhau. Tôi hôn lên đôi mắt đầm đìa những lệ của Hồng và cảm
thấy mắt mình cay cay. Tôi khóc chẳng, hay trời mưa ? Có thể ? Cả hai.

PHẠM VĂN BÌNH



cánh mỏng

NHUỘC

Gạo Nam thò chân xuống lớp đất thấp có những viên sỏi lấp lánh
nàng nhặt những hạt nâu đen.

— Này Gạo Bắc, xem có đẹp không ?

Gạo Bắc bĩu môi, quen thói mắt rì kẽ từ sau những lần già
vò bĩu môi đè trêu ông quen mặt.

— Đẹp chi mà đẹp, đằng em có hăng hà sa số.

— Như ri mà còn chê. Như Gạo Bắc làm biết có được bằng một
phần triệu như vậy hay không ?

— Ôi chao nói chi nghe bắt mệt. Ai uống nước không ? Buồn ngủ
buồn nghê quá à.

Gạo Nam đứng lên kéo sợi thun buộc tóc, điệu ra gì chứ lại. Gạo
Nam là cô bé tóc ngắn má rám nâu hồng, mắt to như hòn sỏi trong tay
mà khốn khổ mù lòa những gần ba độ. Gạo Bắc nghiêng người lách
qua bệ thang càu nhau.

— Ôi chao buồn ghê đời, ban tối em thức gần hết. Như không
rồi kỳ ghê.

— Ai biết đâu, lại đầy lên voi xuống trong dạ trong ruột chứ chi.

— Đầy lên voi xuống sao nỗi. Gạo Nam Gạo Bắc băng nhau.

Đòn miền Trung cần quá chừng rồi.

— Ghê, Đòn miền Trung tiến bộ trông thấy, xuất hiện từ đầu đến cuối.

— Chứ không ưng vậy sao.

Gạo Bắc lắc lắc đầu hát nho nhỏ trong môi «Hỡi anh gánh gạo bên đường, chàng ơi. Gạo Nam, Gạo Bắc Đòn miền Trung gánh đừng đê roi chàng chàng ơi gánh đừng đê roi...» Gạo Nam hơi mỉm cười nói nhẹ :

— Đòn miền Trung điệu quá chừng...

— Đòn miền Trung nói chuyện ưng cắn môi.

— Biết môi đỏ và cười có đồng tiền mà. Bởi vậy cứ chum chím.

— Bạn mình có hai cái đòn mà đòn nào cũng vậy, khép na khép nép trông mà rầu rĩ.

— Nói chi mà bạo quá chừng. Ủ. Ai như mình.

Gạo Bắc chợt cười một mình khi nhớ câu nói hôm đầu tiên của Đòn miền Trung :

— Các cô vui tính cho nên xã giao rộng.

— Vâng cũng nhờ giờ phú...

Giọng cô nhỏ lè thê nghe sot ruột, nhớ rõ rệt mà. Đòn miền Trung hay cười nụ nhỏ, hay nhìn vu vơ. Gạo Nam bảo chàng khéo khai thác ưu điểm, tội quá chừng. Hai thúng gạo Nam Bắc cứ phải trông đợi Đòn gánh miền Trung cưu mang, Gạo Bắc nói nhỏ :

— Đáng lẽ Đòn miền Trung phải chịu trách nhiệm cho cả hai đứa. Cứ bắt Gạo Nam Gạo Bắc gồng gánh chuyên chở lấy nhau, tệ quá đỗi thôi.

Gạo Nam cười theo ra dáng bức mình, vậy rồi hai cô im lặng, mặc áo xanh lặng yên và quen thuộc, họ cười với nhau, thật kín và cũng thật tròn. Đòn miền Trung ngồi đọc sách, Gạo Nam rón rén đi đến ra vẻ nhỏ nhoi.

— Gớm ông học giỏi quá. Cháu trông mà phục.

Gạo Bắc nghiêm trang :

— Ông học chữ chi mà lạ thế, từ bé đến bây giờ cháu chưa trông thấy, khiếp trông ông tối tân ghê.

— Văn minh nữa, à chữ này chả phải chữ ta đâu, chữ ngoại

quốc đấy.

Đòn miền Trung cười ngặt nghẽo, chàng cười tươi như hoa nở,
Nam Bắc ngồi ngần ngơ nhìn quên tiêu câu chuyện.

— Mấy người cứ trêu tôi hoài.

— Ai dám, ông to tát thế kia.

— Ông vĩ đại thế kia.

Đòn miền Trung lắc lắc nửa người, chịu nhè ôi nói nǎng chí
mà mấy người ghét chua.

— Thi đỗ mấy người học gì ?

— Thế ông học gì ? À ông xem bọn cháu học được gì nào ?

— À đâu dám. Tôi hỏi ? có lẽ nghỉ nhà.

— Ôi nói chuyện ồm ờ làm sao, liệu mà buông nhau đi nghe kèo
rồi về không đành.

— Gạo ơi em ưng nghỉ một thời gian cho hanh hạ.

— Em cũng vậy, đề biết mùi chứ mỗi ông biết thôi không chịu
đâu.

Đòn miền Trung tró mắt, hai hạt long lanh đẹp như hòn bi ve
trong suốt.

— Chắc các cô chăm lắm.

Nói cái chi vậy, khi không rồi chăm với chả lười, chợt hiều ra
Gạo Nam bắt cười.

— À ông hiều làm rồi Gạo nàng Hương, Gạo sóc Nâu, gạo Lứt,
Gạo Mỹ gạo Thái Lan. Nói chung là gạo Nam Bắc chứ không phải gạo bài.

— Thế hỏi ? Tên các cô lạ ghê.

Gạo Bắc ưng cười tung ra những hạt bắp rang nở thật trọn vẹn.
Tôi nghiệp cho chàng nếu ông mà biết tên ông là Đòn miền Trung chắc
ông ngất đi rồi. Hai nhóc thân ái không rời, vậy đó, nên ông làm Đòn miền
Trung gánh đôi Nam Bắc. Có bằng lòng lắm không.

— Vâng, cảm ơn ông nhở bố mẹ khéo đặt.

— Chết mất, Gạo Nam buồn cười đứt ruột, thoi xéo đi kéo chằn
chờ nàng cười to lên thì dị ghê lắm.

— Thời thế chào ông nhá, chúng cháu chỉ hay làm rộn.

Đòn miền Trung cười nụ ấm áp, ôi chân tay Nam Bắc như vướng
lấy nhau.

Gạo Nam đong đưa đôi chân, cô nhở cười sê.

— Ri làm em muốn đứt ruột, Đòn miền Trung ngây thơ ghê nhỉ?

— Mắt của Đòn miền Trung tuyệt vời.

— Đòn miền Trung là con roi của Bích Khê.

Hai nhóc cười với nhau, và Gạo Bắc yên lặng, trong ý nghĩ thế nào cũng có nhàn nhạt mầm yêu, cứ xem Gạo Nam thì biết.

Rồi thì họ yêu nhau như thế ấy, chuyện bắt đầu từ một hạnh ngộ nào đâu của cả ba người. Có phải Nam Trung Bắc đã là cần thiết không rời đã là những nương tựa rất đổi dễ thương. Gạo Nam hơi cút đầu ở trong đôi môi cô nhở bài hát chỉ quen thuộc khiến Gạo Bắc nhớ mẫu mắt quen vô kề...

NHƯỢC



tóc em u hoài
mây trời điểm sương
em ơi tình đó
miên man đêm trường

giờ thì còn đâu
em cũ xa rồi
thuyền trôi đêm thâu
lạnh tấm hồn tôi

giờ thì còn đâu
em ơi mưa ngàn
giờ thì sông sâu
nước chảy bèo tan

tình em hôm nọ

TRẦN ĐỨC OANH

hôm nao em về
đường ấy nở hoa
chân hoang rong đuôi
trời sắp chiều tà

tôi về thăm hoa
hoa rũ tình buồn
sợi tình bao la
mãi mãi còn vương

mai chi ca



mắt em như mắt rắn
rủ ta về địa đàng
em bỏ trong gian dõi
ta trùn trong ăn năn

môi em thơm mật đắng
hôn nhở lệ đôi hàng
ta ôm tình trôi vuột
đuôi rắn quắn gian nan

tay em như vây kín
nhốt hương tình nồng nàn
tóc tơ như chỉ rồi
giăng kín hồn lang thang

thân em như gỗ quý
phả hơi trầm bàng hoàng
ta u mê đắm đuối
chết trọn đời mê man

răng em như ngọc quý
cắn ta bầm, đời tàn
bao nhiêu là dấu tích
phá hoại đời ta tan

ta khôn ngoan cuộc sống
nay cũng dành đầu hàng
tạ gian ngoa một túi
sao ngã vùi mê man

khi xa em một chút
ta đã thè lời thè
xin quên em thật vội
chờ đợi, đừng u mê

khi xa em một buổi
sao cuộc đời não nề
ta không kham cuộc sống
mà thiếu em nghe em

VŨ HỮU ĐỊNH

LÊ THÁNH THƯ tình như một đường banh



Tôi nhận lời ông Hiệu trưởng, sau khi ký giao kèo làm huấn luyện viên cho đội banh nữ của trường. Tiền lương chỉ đủ cho tôi, một sinh viên thi lỡ, một ông thầy thi dở, uống cà phê buổi sáng. Danh sách đưa ra, tên tuổi các cầu thủ đẹp như tiên, nào Nguyệt Hồ, Mộng Tuyết, Bạch Nguyệt, Tiểu Hồng... đếm vừa đủ số trên mười ngón tay.

Buổi tập dượt đầu tiên khi đã xem mắt xem mũi mười nữ cầu thủ, tinh hoa thể thao của trường, tôi chấm ngay Tiểu Hồng lớp 10C, tám điểm trên mười. Cô bé dễ thương, có cái cười tròn xoay và khá xoáy như những đường banh sút thẳng còn chạy vòng vòng trên miệng rõ trước khi lọt lưới. Hỏi cô bé đẹp như thế chơi banh không sợ xấu? Cô bé quặt lại :

— Tướng thầy hiền mà sao chơi banh dữ tợn, hung hăng không sợ bồ chê à.

Tôi lính quýnh. Cô bé gớm thật dám chơi ngang. Có lẽ cô bé muốn đẹp xe ba gác vào đời tư của tôi đây. Được rồi, bắt các cô nhỏ chạy đủ hai chục vòng sân banh, thể dục các động tác : uốn người, uốn chân, bẻ tay... Các cô mệt nhừ, mới giai đoạn nhất mà than, mà van như bị bà già đánh không bằng. Nhìn dáng bơ phờ, rũ rượi những mồ hôi thấm đầy quần áo (nếu yếu vía một chút chắc tôi không cầm được nước mắt). Tiểu Hồng hăng tiết :

- Thầy khôn lăm, bắt tụi em chạy ứ hơi, còn thầy...
- A, huấn luyện viên mà.
- Chạy đua ?
- Không.
- Sợ bồ chê à?
- Sợ cô bé chạy đẹp trung tim tôi mất.
- Bộ tim thầy cũng biết chạy ?
- Tim cô bé chạy đâu tim tôi chạy đó.
- Tim thầy chơi banh hay không ?
- Làm huấn luyện viên đó cô bé.
- Chạy thua mà đòi dạy người ta.
- Không. Chỉ huấn luyện cho trái tim cô bé thôi.
- Bằng cách nào ?
- Cái đó đẽ từ từ, chưa giao đấu mà.
- Chết tập đi thầy, Ông Hiệu Trưởng ra coi đó.

Ngâm còi tôi thôi một tràng dài, lấy le. Bắt các cô đứng chuyền banh, tập lừa tập nhảy tập sút. Tiều Hồng có vẻ xuất sắc hơn cả. Lừa banh rất điệu nhưng còn yếu. Tập cách giành banh cách chơi xấu mà trọng tài không biêt. Nhìn cái tướng sút banh của mấy cô mà cười no bụng. Uốn bên này, eo bên kia, hai chân như muốn ăn tươi, nuốt sống nhau, té lăn cù trên sân. Lừa banh tha thoát như những vũ điệu Thái Lan. Sút banh như đang cùng với kép nhảy đầm, chân tay vung vẩy. Sút xong, đứng lại dưới rồ ngó lên và bụm miệng cười, thật to, dài, vui. Có cô chả cần lừa, ôm banh như bồng em bé, chạy một mạch tới rồ và ném ào vào (hình như các nữ cầu thủ mới tập chơi cho rằng đó là lỗi chơi rất anủi, chỉ cần ném đúng bảng là được.) Có cô lừa banh một lát rồi dừng lại vuốt tóc, chải mồ hôi, nghỉ mệt rồi lừa tiếp, không cần luật lệ mệt là nghỉ, là vén tóc. Có cô lừa banh mỏi tay, đổi sang chiến thuật mới là lừa bằng chân chạy như chạy giặc, chơi «rơ rỉng», có khi sáng tạo giải pháp mới, kéo tóc níu tay níu chân, chửi nhau, véo nhau, rồi khóc la... Tôi ngạc nhiên đứng trố mắt nhìn các cầu thủ của mình đang «nồi da xáo thịt».

Đó chỉ là giai đoạn dò đường, thử sức cầu thủ. Sau mấy tháng liên tiếp. Các cô đã tiến bộ nhiều, chơi có trật tự hơn, đẹp hơn. Thân hình này nở nhanh chóng. Chân chắc thịt, tay chai cứng cơ hồ bóp vỡ

mấy trái bóng bóng. Ngực lớn, có vóc dáng một đại thề thao gia.

Chiều chủ nhật. Buồn. Năm nhà đọc mấy cuốn tạp chí mới mua ngoài sạp báo. Tiểu Hồng đạp xe thẳng vào nhà, trên vai vất vưởng trái bánh. Tóc đánh con rít, quần thề thao, áo thung vàng ôm sát lưng, bata gọn. Trong cô bé như một cầu thủ chính tông sắp đi dự trận đấu quốc tế.

— Tới giao đấu phải không cô bé ?

— Giao hữu thôi thầy.

— Ai trọng tài ?

— Thôi, đi dượt banh thầy, tập lại mấy đường chạy hai bước em quên mất.

— Hôm bữa nói thuộc lòng rồi mà.

— Tại hôm qua em tập trong nhà làm bể bình hoa, má la. «Con gái gì mà suốt ngày banh với biếc. Tập thì ra ngoài đường mà tập, tao cầm đem banh vào nhà». Em sợ nên nghỉ tập.

— Quên rồi à ?

— Dạ, đi thầy, 5 giờ rồi.

— Tập trong nhà tôi cũng được.

— Đâu có rõ.

— Có chứ.

— Đâu ?

— Rõ tình yêu ấy mà.

— Rõ đó sút khó vô lăm thầy ơi.

— Không lỗi tập nầy tôi chỉ làm huấn luyện viên trong hai giai đoạn thôi. Còn giai đoạn ba, cô bé đương nhiên là huấn luyện viên của tôi.

— Tập xong có đi đấu không thầy ?

— Lúc đó. Chúng ta sẽ mời đội cầu Harlem qua giao hữu và tôi chắc chắn chúng ta sẽ thắng, chính cô bé sẽ làm bàn. Đội Harlem dám giải nghệ lăm. Böyle giờ chúng ta khởi công tập đi, dốc hết khả năng. Sở trường xá sở đoàn. Có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ viết thư mời đội Harlem qua giao hữu với chúng ta.

Tiêu Hồng lắc đầu và bummer cười.

— Cô bé chỉ tập giai đoạn một thôi, rồi sau nếu còn phong độ sẽ đến hai giai đoạn cuối.

— Tập thì tập, thử xem ai huấn luyện viên ai cho biết.

Thế là chúng tôi nhập cuộc đôi lúc phải tháo mồ hôi. Cô bé lém đáo đê. Những đường banh của cô bé làm tôi liềng xiềng nếu không kinh nghiệm, có lẽ tôi đã đầu hàng. Giai đoạn một, chúng tôi tập nhanh chóng dễ dàng. Giai đoạn hai, tôi mới dẫn banh vào vùng cấm địa, cô bé bám theo tôi, tôi sát nút, không thể nào mà sút rõ được, phải dùng trận pháp ba mặt ba, lối nghi binh và lừa được cô bé, đến đây tôi thong thả sút vào rõ dễ dàng, banh lọt lưới. Cô bé chả dám sút vào rõ mà lạ, rõ tôi không hàng hậu vệ, tôi thả lỏng. Cô bé không dẫn banh xuống. Đầu như cô bé dẫn xuống có một lần, một lần mà tôi không ngờ, đường banh độc đáo, sút thẳng, thần tốc, khiến tôi chẳng kịp phản ứng. Giai đoạn cuối, chúng tôi thành công ngoài sức tưởng tượng của tôi và cô bé.

Cú thế. Chúng tôi tập đi tập lại hàng ngày trong cung cách giốn nghịch với những tắt định vật lý. Sự đưa nghịch, vờn vẽ như những đường banh xoáy tròn trên không và rơi trọn vào lưới. Tiêu Hồng nay đã là một nữ cầu thủ nhà nghề, tôi chọn cô bé làm thủ quân cho đội banh nữ của trường và cũng là thủ quân cho đội banh chúng tôi.

Trên sân tinh êm ái, chúng tôi vờn banh, tập cho nhau những đường sút ngoạn mục banh đã lọt lưới. Đôi khi Tiêu Hồng nhắc đến đội Harlem và muốn mời qua giao hữu. Tôi viện cớ :

— Chúng mình phải tập cho thuộc lòng cô bé ạ. Đè khi đội Harlem thấy chúng ta biểu diễn họ phải say mê mà nhìn mà thán phục, và phải cúp đuôi về xú.

— Xạo hoài.

— Không. Cô bé lại gần đây anh nói. Thủ đê tay trên ngực mà nghe tim mình vỗ tay thật lớn, lớn hơn tiếng vỗ tay của đội Harlem nhiều : chúng ta đã yêu nhau rồi đó cô bé.

LÊ THÁNH THƯ

em đi dưới nắng má hồng

em đi dưới nắng má hồng
ngang vai tóc xõa bẽn bồng dáng tiên
bay bay áo trắng ngoan hiền
bước em qua động mây miền tim ta.

tương tư

anh về ngủ giữa mùa hoa
chợt chiêm bao thấy em, ta rất tình
dùi nhau đi, những bước xinh
vai kề vai như bóng hình kề nhau
giật mình con mộng tan mau
mới hay ta vẫn còn sầu tương tư

NGUYỄN CAO GUỒNG

bóng thiên thu

về đây soi sáng bóng thiên thu
nhớ đôi vai cũ nhớ mù sương khơi
chim ơi mây trắng bên đồi
chiều về ngày đã dẫn xa
mới hay đêm đã phôi pha mộng vàng
trắng lên chênh chêch ánh ngàn
từng cơn mộng xuống muộn màng bên song
tưởng rằng cõi biếc hư không
theo mây về với tấm lòng xa khơi
ai tìm ta ngồi cuộc đời
ta tìm ai những hẹn lời xuân sang
mộng chập chùng mộng vừa tan
mới hay mộng đã hoang tàn mùa hoa

LÊ CÔNC LỘC





buổi chiều đầu năm

AN VI

Tôi chui đầu vào quyển sách, những giòng chữ nhảy múa lung linh trước mặt tôi, những hình vẽ như dày đặc và chi chít hơn. Gỡ đôi kính cận xuống, tôi lắc cái đầu mình cho tỉnh táo. Có lẽ không thể nuốt thêm chữ nào nữa rồi. Bài vở dồn đống trong tủ chưa thanh toán kịp cho mùa thi tới. Ba tháng dưỡng bệnh, biết bao nhiêu bận rộn được rũ bỏ bắt ngờ, và bây giờ mọi thứ ti như càng quắn chặt tôi thêm. Mỗi tối trước khi chui vào mùng tôi ngồi nhảm tay toan tính những gì mình phải làm nốt trong ngày mai. Và mệt mỏi nhảm chán. Nhưng không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Ba má ở xa đâu rõ những bận rộn không dirt của tôi. Ba ngày trước anh Thương từ P. xuống thăm mang theo mấy chai thuốc bồ và món bánh cỗ thơm ngọt ngào mà gởi. Những chai thuốc xinh xắn được tôi nhét vào tủ đóng ập lại, mấy cái bánh, trái lại, được hai anh em lôi ra vội vàng chiều cỗ. Lâu quá không có dịp ăn lại những món ăn mà nấu tôi thấy nhớ và thèm thường vô cùng. Tôi hỏi anh Thương tiệm bánh ba má ngoài đó thế nào, anh cười đưa một ngón tay : Vẫn nhất, má làm bánh cỗ là nhất xứ. Hai anh em phá ra cười, ngắn gọn phần cuối cùng với một chút xôn xao trong lòng ngực.

Khi anh Thương về, tôi gửi một lá thư ngắn cho ba má với những lời lẽ hạnh phúc, thanh thản như bao giờ. Tôi không thích ba phải lặn lội vào thăm nếu hay con gái ông đang chui đầu chui mũi học. Ba tôi khuyên nên bỏ năm nay, sức khỏe là trọng, nhưng tự nhiên tôi muốn mình phải học liền tức khắc, học bù những lúc nghỉ ngoi khoẻ khoan trên Pleiku với sự săn sóc của ba má, anh em. Nếu không thì làm gì những ngày ở đây ? Đi ra đi vào, dõi mắt với nỗi quạnh hiu của chính mình, buồn biết mấy.

Thỉnh thoảng ngoại đến thăm nom nhà cửa, ngủ lại một hai đêm rồi đi. Tôi thắc mắc không biết ngoại định giữ căn nhà này lại làm gì ? Nhà thật rộng, kiến trúc theo lối xưa, những cây cột tròn to lớn dựng cao lên giữa gian nhà chính, đồ đạc thì ít ỏi đến lồng chỏng, năm cái ghế ngồi, một cái bàn vừa dùng để tiếp khách vừa là bàn học của tôi, mấy cái tủ xưa đặt ở góc phòng và chiếc giường nhỏ bên đối diện. Phần lầu trên khóa lại, không có mấy dịp tôi bước vào. Bầu không khí lạnh lẽo trên ấy khiến tôi rùng mình mỗi khi ngoại tôi vào quét dọn, Bề mặt ngôi nhà càng hoang phế hơn, những loại giây leo quấn chằng chịt ở ngõ vào, khoảng sân không lớn lắm nhưng đầy cây cổ, cỏ xanh và cây lá xanh, một màu xanh rì bao phủ khắp khu vườn. Nhỏ em kể mỗi lần viết thơ cho tôi lại nhắc nhở : « Sao chị dám ngủ một mình như vậy ? Hôm nào rắn bò vào khiêu vũ với chị cho xem ». Chao ôi, sao nhỏ không nói có ngày chuột tha tôi đi mất luôn cho kinh khiếp !

Tín, anh chàng học cùng lớp nhưng nhỏ hơn một tuổi vẫn chép miệng nói : « Nói bác bán căn nhà này đi chị Thư, con gái dù ngang tàng dạn dĩ thế mấy cũng không nên làm gác dan bắt đắc dĩ như thế này. » Tôi cười hỏi lại : « Bộ nhỏ đây yếu bóng vía lắm sao mà ai cũng đe cung nhất, nếu sợ ta đã bay về P. lâu rồi. » Tín nghiêng đầu nhìn tôi một lát rồi buông thõng : « Tùy chị, nhưng Tín tin thế nào cũng có lúc chị bỏ trốn. Tôi thờ o nói : « Chờ xem », nhưng thật tình trong lòng cũng e ngại. Tự nhiên như thế, đôi khi tôi cảm thấy rõ rệt sự yếu đuối của mình trong ngôi nhà đồ sộ này, nhất là những lúc ngồi một mình trên ghế đá trước sân, ánh trăng chênh chêch xuyên qua lá cây buông xuống những vệt sáng hiu hắt lạnh, trông vừa thê thiết vừa buồn rầu như những giọt nước mắt lóng lánh trên gương mặt lạnh lùng của tượng đá. Và cũng

có khi, tôi chết sững người tưởng đến những điều ghê gớm đang vây phủ chung quanh, như chập chùng trong màu xanh của lá, đang hiện một bóng người gục đầu cầu nguyện rất thiết tha, như thấp thoáng giữa căn nhà vắng lặng này đang treo lơ lửng những sợi giây đùi màu trên cao, và phía dưới là từng đôi ôm nhau nhảy theo điệu nhạc. Nhạc lạ lùng, người lạ lùng và những màu áo của họ sáng rực rõ cũng lạ lùng nốt, Tôi chơi với trong bao nhiêu điều kỳ quặc đó, đẽ rồi cuối cùng qui ngã sóng sượt trên thềm đá lạnh, tập vở vung vãi tú tung, hai bàn tay nắm thật chặt bóp nghiến nỗi sợ hãi của mình. Và rồi sáng mai lại vờ tỉnh táo, lại nhảy tung tăng từ ngõ vào phòng, cố quên hết bằng cách vùi đầu cắm cúi học.

Ngày trước, khi tôi vừa từ P. vào đây thì căn nhà còn có một bà vú già chăm sóc vườn tược cây cối. Nhưng sức khoẻ yếu kém của bà khiến cho công việc mỗi ngày một ứ đọng thêm, cây cối bắt đầu um tùm và cỏ bắt đầu chen chúc nhau cao dần. Có tôi thêm cũng chẳng hơn gì, bởi tôi có mạnh khoẻ chi đâu, bệnh rề rề suốt bốn mùa mười hai tháng, và cây cỏ vườn này, như gặp tri kỷ, tha hồ mà nẩy nở sinh sôi. Đến khi tôi quyết định dọn dẹp thì đúng một cái bà vú già xin nghỉ. Tôi chỉ có nước năn nỉ ngoại bán đứt ngôi nhà này, tôi đã làm và lần nào ngoại cũng lắc đầu dỗ dành : « Qua Tết ngoại bảo dì Trâm về ở đây với con cho có bạn, hai tháng nữa thôi Thư à ». Tôi biết, chỉ hai tháng nữa thôi mình sẽ được thở trong bầu không khí mới, nhưng như vậy đâu có nghĩa là chấm dứt luôn những ngày buồn bã, nặng nề của tôi. Có lẽ chỉ lúc nào ngoại theo ba má tôi về P. sống ngôi nhà cũ kỹ này mới được bàn giao cho người khác thôi. Tuy nhiên tôi cũng rõ rằng còn lâu lắm mới tới ngày đó, và sự sợ hãi trong tôi cứ tăng dần theo mỗi chiều, mỗi sáng trôi qua.

Vào lớp, Tín nhìn tôi cười ngạo mạn như thăm hỏi bao giờ chỉ bỏ trốn ? Tôi lầm lũi đi về chỗ ngồi mình nhưng không quên một dáng đi cứng cỏi trong nét mặt hất cao ngang tàng, Tín ngồi phía sau đá chân tôi dưới gầm bàn llop cốt : « Chị Thư, hôm qua có con ma nào tới đàm đạo với chị chưa, hả ? » Tôi nhìn thẳng trước mặt mình vờ không nghe gì hết. Tín lại thay lên bàn tờ giấy gấp làm tư, chữ ngoằn ngoèo khó coi : « Hôm nay nhìn mặt chị lạ lùng quá, có phải ma ám chị không ? Đã

nói trước mà.” Tôi quay phắt người lại, ném cho bạn cái nhìn nghiêm khắc nhất và nụ cười nhếch môi: «Khùng, nghe chưa Tín.»

Vậy mà chiều hôm đó Tín làm tôi cảm động muôn khóc. Bạn tôi nhả một mình với chiếc mền xếp gọn ôm trên tay, hai con mắt lấp lánh sáng sau làn kính cận: « Chị Thư, tôi tình nguyện ngủ ngoài hàng ba coi chừng nhà tiếp chị ». Tôi gượng cười lắc đầu mãi cho tới khi có thể nói suông được một câu: « Cám ơn nghe, vậy mà tưởng Tín giận nhà bỏ đi tới đây xin ngủ nhờ ». Tự dung tôi nghe tiếng cười mình lạ trong âm vang tiếng cười cởi mở ồn ào của Tín. Hai đứa rủ nhau ra sau vườn xem lại vòng rào xem sao, Tín đi song song với tôi, hai chân dài ngoắng thật thoải mái bước, đôi khi tôi bắt chộp tay tưởng tới một bóng người xa lạ nào đang đi cạnh mình, và trái tim đang co thắt từng hồi trong lòng ngực. Tín đi một vòng rồi ngừng lại dưới cây dầu thơm, than nhỏ: « Chị không sợ thật hả chị Thư ? Tín mà còn nghe ớn lạnh. » Tôi cười quay mặt đi: « Vậy mà đòi ngủ hàng ba coi chừng nhà khỉ gì ? ». Hai đứa đụng mặt nhau khi tôi xoay lại, bốn con mắt mở to như nhau, bốn cánh mũi hít vội vào một hơi dài trước khi có thể thấu rõ nỗi lòng người nọ. Và trong mắt Tín, tôi thấy như sáng lên một cách dị thường, sáng tựa những bóng người tôi đã gặp trong giấc mộng hằng đêm của mình. Bỗng dung tôi hé lén, và bỏ chạy lướt đi trong tiếng kêu ngỡ ngàng của Tín: « Thư, Thư gì thế ? ». Bước chân Tín chạy dài đuổi theo tôi, tôi càng cố chạy nhanh hơn. Đầu óc lùng bùng, hai tai lùng bùng, những bàn tay quơ vội về phía trước, những bàn chân vướng víu trên nền đất ẩm hơi lá chết. Và tôi ngã sụm xuống, lăn một vòng tròn xoay xoay trí não, nhắm mắt thiếp đi trong nỗi bàng hoàng bùa vây không duyên cớ.

Thoáng có bóng người quì xuống, thoảng có cánh tay nâng đầu tôi lên, tiếng kêu thì như vang vọng từ nơi xa xôi nào: « Thư sao kỳ vậy nè, có gì đâu ? » Tôi ôm đầu ngồi dậy, mắt mở banh ra nhìn Tín, nhìn quanh quần khu vườn và đứng bật lên đi vào nhà. Tín bước bên cạnh im lặng, nhưng tôi biết bạn đang ngỡ ngàng, lâng lâng lâm. Chính tôi cũng vậy, sao tự dung sợ hãi, sao tự dung phóng chạy khi nhìn chăm chăm vào mắt bạn thân, và tại sao bây giờ tôi lại thấy đầu óc thênh thang trống rỗng. Ai mà biết được ! Có chăng chính là nỗi bâng khuâng trong niềm

xúc động vô bờ.

Có chăng chính là sự thảng thốt của trái tim. Lâu nay tôi không nhận thấy khuôn mặt yếu đuối khôn cùng của mình, lâu nay tôi vờ vịt sống ngang tàng bướng bỉnh. Tín tôi, và Tín làm cho tôi nhìn được sự cẩn thiết có một người bên cạnh tôi, trong căn nhà hoang phế đầu hiu này. Ôi dì Trầm, những còn hai tháng nữa !

Tín cúi xuống bên tai tôi : « Thư bình tĩnh chưa ? ». Tôi ngược lên rồi cúi xuống gật đầu. Giọng mặt Tín vẫn làm cho tôi sờ sợ thế nào. Tín ngủ hàng ba thật nhé Thư ? Thật nhé, thật nhé, đúng ra tôi mới là người hỏi Tín câu đó. Đúng ra tôi mới là người cầu cạnh nhò vả bạn. Sao Tín tốt thế, sao Tín lo lắng cho tôi quá thế, mình là bạn nhau mà phải không ?

Nước mắt chảy từng dòng trên mặt tôi, nước mắt rửa sạch những bùn đất đã dính vào mặt khi tôi té lúc nãy. Và nước mắt tôi cuốn những ý nghĩ còn sót lại trong đầu tôi bay mịt mù không tìm lại được. Đứng khóc chị Thư, đứng khóc dai dẳng như khi cười, mặc Tín vỗ về nắn nỉ. Hai bàn tay Tín lúng túng thấy rõ, miệng Tín mấp máy định nói gì. Nhưng cuối cùng tôi chỉ nghe được những tiếng hét lên chát chúa : Đã bảo nín khóc mà. Tôi sững sờ nhìn Tín. Hai đứa im lặng nhìn nhau, và Tín lặng lẽ đi khuất ngoài cổng rào trước khi tôi kịp nói lên một lời xin lỗi.

Tôi đạp xe đi lòng vòng trong tỉnh. Cơn đường LTT nằm yên bình trong bóng trăng rực sáng. Những cơn gió mơn man hai bờ vai lạnh lẽo của tôi. Chiếc xe lao đi chậm chậm bởi những ồ gà đầy rẫy trên mặt đường, bóng đèn pha chiếu thẳng vào mắt tôi, một chốc, rồi chiếc xe hơi lướt vụt qua. Tôi không biết đó là xe của ai nhưng ánh sáng chói chang của bóng đèn làm tôi khó chịu. Buổi chiều đầu năm tôi trở lại thành phố này, sau bao nhiêu ngày sống hạnh phúc bên ba má, bên lũ em ngoan ngoãn và dễ thương, tự nhiên thấy nôn nao một cách lạ kỳ. Tôi chẳng mong chờ bở thành phố buồn thiu này đó hay sao ? Vậy mà lúc sửa soạn trở về vẫn nghèn nghẹn. Đêm qua dì Trầm đến chơi bảo có lẽ ngày mai dì sẽ sửa soạn tới ở cùng tôi. Chỉ còn một đêm này nữa là chấm dứt

chuỗi ngày cũ, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa tôi có quyền vẫy tay từ giã những bóng ma thấp thoáng trong trí tưởng tượng của tôi. Nhớ trong bức thư gửi về P. (trong lúc tôi đang nghỉ tết) của Tín mà không biết nên cười vui hay mím môi buồn. Tín thì vẫn vậy, lúc nào cũng có thè thò ơ với tất cả mọi điều, nhưng cũng nồng nàn với tất cả mọi thứ. Làm sao tôi hiểu được Tín. Hờ bạn thân mến. Dường như Tín muốn tôi hiểu những gì Tín viết, và hình như Tín không muốn tôi hiểu chút nào. Thôi thì đành chịu, có bao giờ ta soi thấu hồn nhau đâu?

Khi tôi về, cổng rào xanh quen thuộc hóa thành đèn sậm bởi bóng đêm. Dựng xe vào bức tường nhà ngang, tôi xăm xăm đi vào. Giữa những bóng lá rì rào, giữa màu trắng huyền hoặc sáng, tôi mơ màng nghe như có tiếng nói thật nhỏ : « Thư còn về đây nữa à ? ». Tôi hoảng hốt nhìn trừng vào trước mặt, vẫn nghe nhưng không trông thấy gì : « Sao không trả lời đi, tìm kiếm cái gì ? » Và tiếng cười vỡ ra, không chừa đựng sự khác lạ nào. Tôi ngồi bệt xuống đất, mọi cảm giác biến mất trong sự lẩn lộn của muôn ngàn cảm giác. Mặt nóng lên trướng như có lỗ lừa đặt gần, và hai chân vướng víu vào nhau không cử động được. « Thư không thấy tôi sao ? nhìn phía sau đi Thư ». Tôi ngoắt người lại cái bóng đèn sừng sững bất động với đôi mắt long lanh. Tôi lui dần, lui dần cho tới lúc chạm vào cánh cửa. Trời ơi. Tín. Hàng rặng bạn nở đều trong bóng đêm, tôi vuốt lại trái tim mình và ngo ngác nhìn gương mặt Tín đang chao chao trước mặt : « Tưởng Thư không về nữa chó, tưởng Thư bỏ trốn rồi chó. Thôi đừng sợ gì hết nghe, lần này Tín tới đây ngoài hàng ba cho Thư khỏi sợ, thật đó. Đứng cản, Tín không nghe lời Thư đâu ». Tôi nói nhỏ như nhủ với chính mình : « Ngày mai đi Trầm tới ở với Thư, ngày mai không cần Tín nữa, nhưng đêm nay thì cần, cần lắm ». Tín đặt hai tay mình lên vai tôi, gục gặc đầu : « Cũng được, chuyện đó tính sau. Đi chơi với Tín một vòng nghe ». Tôi cười đứng lên theo bạn ra cổng, chiếc xe đẹp được dở hồng lên trong tay Tín trước khi đặt xuống cho tôi ngồi phía sau. Tín quay lại cười tươi và môi bạn chạm vào tóc tôi một thoáng. Chạy ra khỏi cổng nhà, tôi mới thấy tinh nhớ này đang thay đổi không ngừng trong ngày đầu năm.

ngoài cửa an vui

khi xuống phố mang chút tình của núi
về sân, người vun lại khóm tằm xuân
con bướm cũ của một thời rong ruổi
quên đường bay năm xếp cánh di luân

ngày rưng nắng và hiên đồi tạnh gió
buổi ta về lặng ngắm dáng em qua
đôi mắt ấy đủ làm ta thương nhớ
đến ngàn sau ón lạnh khắp xương da

chân khập khẽn đi trên bờ tuế nguyệt
thuở áo cơm xui khó dễ phận mình
lưng cong nặng những ân thù oan nghiệt
nên hồn xưa té sấp hổ vô minh

ta cô quạnh như đoàn dân thiểu số
chiều xa buôn ngồi đốt lửa trầm tư
sầu úp mặt ngủ âm thầm trên cỏ
em vô tình lẩn trốn cuối cơn mơ

nay quay quẩn đem lòng ta xuống núi
tự ru niềm hoài vọng dười bình nguyên
em dù bỏ trái tim ta phủ bụi
ta vẫn còn hơi thở đắm mê đênh

đã buồn bã hơn mấy chùm mây nỗi
tàn mù xuân là mắt dấu an vui
dấu trở lại trời quê em thật vội
nơi tay gầy hạnh phúc cũng tan rời

HUỲNH KIM SƠN



thiếu nữ

nàng nhởn nhơ cười hát
bên liếp giậu hoa vàng
nắng nương đều nhịp vũ
óng ả dòng tóc mây
cánh môi gờn gọn sóng
mắt lướt mạ xanh ròn
đôi má đào ửng mịn
mười lăm tuổi, em tôi.

bướm, rồi xa liếp giậu
mây, lặng khuất lung đồi
ở nơi nào tôi đến
cũng thoảng bay nụ cười
năm em mười lăm tuổi
môi hé ngời yên vui

nơi nào em đã đến
gió nở vùi hương phai
gót chân trần rũ bụi
mơ tan trong nắng ngày
môi em mười tám tuổi
ôi khói sương loang đầy !

tôi về, qua liếp giậu
hoa vàng chưa mặn tang
lặng nghe triều nước dây
tiếng em ròn âm vang

HOÀNG TRẦN

NGUYỄN KIM TRỊNH

Ông láng giềng ơi



Gia đình mới dọn tới ở căn bên cạnh làm chị em tôi bức mình không ít. Nhà gì mà con trai đong ơi là đong, tới năm sáu tên cõi «gà cõi» không à, chỉ có ba cô con gái nhỏ xíu. Không phải chị em tôi bức mình vì cái điều đương thịnh âm suy của họ đâu mà vì năm sáu ông con trai đó chẳng biết học đàn ở đâu mà ngay từ hôm đầu mới tới, cả bọn đã ôm đàn ra ngồi ở «ban công» quào sát sát rên ư ử, cứ ông ồng cả lên ngày này qua ngày khác, sáng trưa chiều tối «pec-ma-nắng». Ác thay, cái ban công nhà họ lại đối diện với cửa sổ của căn phòng—nơi mà năm đứa con gái nhà tôi tọa lạc—tui tôi được nghe nhạc đủ loại mà khỏi cần tới những dĩa hát hư và băng hát cũ rích.

Những ngày đầu bà chị kế tôi bức mình lắm vì ngày 26-6 là ngày nàng lều chõng đi thi mà. Miệng mõm bà ta không ngại ngừng cắn nhăn mỗi khi mở cửa sổ đón nhận « luồng nhạc khí » từ sáu ông láng giềng gửi sang. Đại khái như thế này : Trời không mưa mà sao cóc nhái ensoi ương kêu um vậy ta ! Hay là : Lạy Chúa, xin Chúa cứu rỗi linh hồn con. Hoặc hôm nào thi xong tao sẽ sang xin chữ ký của ban « sút gân » mới được, quả là nhân tài còn ăn diện... Chẳng biết các ông láng giềng có nghe được những lời vàng ngọc của bà chị khả ái tôi không mà đến mấy ngày sau mới nghe « đàn kêu tích tịch tang tang » trở lại. Bà chị lớn tôi đang học năm cuối Văn Khoa bảo : tui nó kiếm

điềm với tai bây đó, la rầy làm chi, tôi nghiệp. Khiếp chưa, bộ nó nói với chị hả. Khỏi nói tao cũng biết. Chị quen rồi chắc. Ủ, bên đó có một thằng học chung với tao mà. Bốn đứa tôi nhao nhao : Ai ? Ai, Đứa nào ? « Thằng cha » tóc dài hay tóc ngắn, phải hắn lùn lùn mỗi buổi chiều hay ngậm cây tăm ngóng lên trời tìm nguồn cảm hứng hông ? Bà chị lớn nhắn nhó : đồ con gái gì mà ào ào, con gái người ta phải ăn nói nhẹ nhàng êm ái từ tốn mới có người tới « coi mắt » chó. Bộ mắt tui lé sao phải coi. Tui tôi phản đối kịch liệt. Mắt người ta trong leo leo vầy mà nghi ngờ phải cho coi mới chịu, liếc sơ sơ là bao nhiêu anh hùng ngã gục. Bà chị Văn Khoa trề môi : Ông, đẹp lắm, đứa nào cũng mắt bồ câu mà toàn bồ câu lai vịt xiêm không hà.

Tôi nhắn nhó : Thôi mà, chị em kê nhau làm chi, bộ ông láng giềng ngỏ ý xin bàn tay chị rồi hay sao mà thiên hạ bệnh nhau dữ. Bả với tay kí tôi : Con này nham nhở, cái mặt mấy tên đó súc mấy xin được tay tao. Cà bọn cười um. Chị không cho tay thì người ta xin chân. Chắc cho gấp. Chị tôi phì cười : Ủ cho gấp.

Hôm sau tôi vừa mở cửa sổ để tưới mấy chậu cây đặt trên thành cửa thì chạm trán ngay một tên ngồi lù lù bên kia hòi nào. Mấy bà chị tôi đã đi học hết, một mình tôi không đủ « gân » để kêu xi po với hắn. Miệng tôi dữ như cọp mà trong bụng nuôi con thỏ bự như con bò. Đã lỡ trốn tôi dành cho lỡ luôn. Cầm bình nước tôi cầm đầu tưới lia lịa nhanh như chớp, vừa đóng nắp bình thì... lạy Chúa, tôi nghe tiếng hắn :

— Cây này là cây gì vậy cô ?

Mặt mày tôi lúc đó chắc chẳng khác chi Quan công, tôi tự nhủ mình phải « no pa » để hông thòi hắn thừa thắng xông lên thì thua là cái chắc :

— Dạ cây này là cây cối đó ông.

Hắn cười, hai con mắt nhấp nháy sau hai tròng kính trắng. (Chà coi bộ trí thức trì ngủ ghê). Hắn chưa chịu thua lại nói nữa :

— Cô trả lời hay ghê, chắc cô học ban A.

Tôi đã lấy lại được phong độ, tinh bợ :

— Dạ đâu có, tôi học ban « dê ».

Hắn hình như sắp cút hứng vì ra câu nào bị đốn liền câu đó thì được

quái nhơn xuất hiện, một tên khác cũng đeo kính trắng (Ối giờ, sao nhà toàn dân trí thức) từ trong tà tà đi ra cầm cây đàn miệng phì phào thuốc lá trông giống hệt thầy lang... bầm. Lạy Chúa, hắn cười với tôi như đã quen nhau từ đời Hồng Bàng rồi vậy.

— Sáng nay cô bé không đi học à ?

Chờ ơi, tôi như vầy; tôi 40 kí cao 1 mét 55 mà hắn, tên con trai ốm nhom như cò hương dám kêu là cô bé. Tôi dăm dặm trả lời :

— Không học mới đứng đây, còn phải hỏi.

Tôi bỏ vào trong đề 2 tên «cò hương trí thức» đứng ngần tò te sau khung cửa sổ. Một lúc sau tôi nghe có tiếng đàn rồi tiếng hát. Hình như bài «cô láng giềng», tới đoạn «cô láng giềng ơi» cả hai cùng hợp xướng nghe qua như «tiếng búa tiếng kẽm» inh tai. Bên trong cửa sổ tôi cười thích thú với ý nghĩ này.

Coi vậy chớ được một tháng sau bọn con gái chúng tôi, cũng nói chuyện với bọn «con trai chúng nó», bởi vì bà chị tôi hôm đi thi chung hội đồng với tên lùn lùn mồi chiều ngậm cây tăm ngóng lên trời ấy mà, về nhà tối hôm đó «chàng ban công vĩ thiếp ban công đầu» đấu với nhau ghê gớm, rồi theo hệ thống dây chuyền chúng tôi quen nhau hồi nào không hay. Tên đeo kính trắng hết gọi tôi là cô bé nữa vì được bà chị tôi rửa tai (dễ dạy ra phết) tôi được biết hắn tên Minh (vậy mà cái mắt không «minh» chút nào) hắn kêu tên tôi tinh bợ :

— Sao Kim không theo ban C cho nhẹ nhàng, con gái học ban C dễ thương.

(Bà chị tôi khai hết đáy nhá. Chắc hắn điều tra tôi kỹ dữ). Tôi bèn phản pháo :

— Nói vậy tôi học ban A dễ ghét hả ?

Hắn vội chống chế :

— Không phải vậy, đó là theo tôi nghĩ với lại trông dáng dấp của Kim có vẻ học sinh ban C hơn ban A.

— Tại thích «ăn» hơn «cua»

— Đúng là cái giọng ban «cua».

Cũng qua bà chị khả ái của tôi, tôi biết «thằng chả» học Nông Lâm Súc. Hách dữ, hèn chi hắn cứ đòi dạy toán cho tôi hoài. Tôi cũng muốn lăm nhưng sợ học như vậy giỏi uồng, thôi thì cũng «còn chút gì

đề dốt». Nghe tôi nói vậy, hắn bảo tôi kiêu quá, chưa gặp ai kiêu như Kim. Tôi vênh vavo trả lời : Thị bây giờ gặp, đâu có muộn phải không. Bà chị tôi bảo mày bắt nạt thằng Minh quá trời, thấy con người ta hiền rồi ăn hiếp, bộ mày không thương nó hả ? Tôi hé têlên : mấy « bà cô » này ăn nói vô duyên, nó có thương tôi hồi nào đâu mà bắt tôi thương nó. Xời ơi, mày đui nênnày đâu có thấy. Chúa ơi, hắn có « thương » con không ? Từ đó tôi ít nói chuyện với Minh, đôi lần có nói tôi tự dung lúng túng và hay lạc đề. Minh than phiền Kim hay tránh mặt tôi. Đâu có, tại năm nay lên lớp 12 bài vở nhiều quá chó. Hình như tôi đã đánh mất tôi rồi thì phải.

Ngày bà chị tôi đi coi kết quả thi về hét um : ta đậu bình quí vị ơi ! Tên lùn cũng đậu bình luôn. Chị em tôi lăn ra cười, thầy mẹ tôi mắng con gái chi mà cười đùa như đứa ươi, nhà con gái không thấy bắt ớn, ai tới xin cho liền. Chị em tôi vuốt ve : Thôi mà, thầy mẹ đừng đuổi mới có người tới xin chứ thầy mẹ cứ đuổi hoài không ai thèm xin cho mà coi.

Hôm ăn khao bà chị tôi xong thì tới tên lùn, hắn mời cả năm chị em tôi, nghĩ tới lúc gặp mặt Minh tôi ngại quá (vô duyên chưa) nhưng chị tôi, bà chị « khả ái » cứ lôi kéo tôi sang. Và tôi được nghe một tin không biết buồn hay vui. Minh rót năm cuối Nồng lâm súc nên tháng sau phải nhập ngũ hiện đang nộp đơn ở Hải quân. Ánh mắt nhìn tôi buồn buồn làm tôi bâng khuâng. Tối đó chị em tôi đã vào giường ngủ còn nghe tiếng hát vọng sang bài « cô láng giềng », tới đoạn « cô láng giềng ơi » bắt giác tôi hát khẽ theo « công láng giềng ơi ».

Tôi, con bé kiêu ngắt trời đã bị chinh phục rồi chăng.

Tôi lập lại : « Ông láng giềng ơi ! ».

NGUYỄN KIM TRINH



nơi chôn ây

VÀNH KHUYÊN

Tưởng tượng bấy giờ, trong căn nhà nhỏ bên sông đó, má đang ngồi loay hoay với chiếc áo len còn đan dở của nhóc tì bé con trong bụng hay lén xuống dỗ dành mấy đứa con. Tưởng tượng cu Gi đang ngồi bó gối co ro bên lò lửa, hai má đỏ hòng vì nóng, cái miệng nhỏ nhóp nhép bắp rang. Tưởng tượng bé Cơ, nhóc Đàn đang cãi nhau bên một ván cá ngựa chưa phân thắng bại. Ôi bao điều đây ắp trí nhớ mà không thể hình dung ra được. Biết mà nhỏ Ti có nhắc với một chút hờn dỗi : Sao chị N. lâu quá không thèm về má há.

Nhắc đến mà thắt ruột, ơi là bấy giờ tôi mới chịu hiểu cái nỗi viễn xứ thì nó quạnh hiu đến dường nào. Một mình, một bóng, giữa bốn bức tường câm, tôi bỗng nhớ thắt lòng giọng cười đùa của mấy đứa em nhỏ, vẻ dịu dàng của má và giọng đàn anh Tiên những đêm mưa buồn bã chập chờn trong giấc mộng. Xa biết chừng nào là xa ngôi nhà đầy cây xanh nơi chốn ấy. Hắn là má sẽ luôn nhắc nhở với một chút thương giận. Con cái gì bướng bỉnh, nói không chịu nghe. Ông nếu má biết, nhỏ bướng bỉnh giờ này đang ngồi bó gối buồn hiu nơi phố lá.

Những ngọn nến hắt bóng tôi lên vách tường, quái đản, dị thường. Những bóng đen ma quái. Chẳng phải tôi cũng là một thứ bóng tối trong đời sống này đó hay sao. Một thứ bóng tối hầm hiu và buồn bã. Mọi điều dường được quên đi (hay tưởng thế) với một chút ngạc nghê trẻ con, nhưng tận cùng của bạn, như tôi biết, vẫn còn những vết

thương chưa kép. Lặng lờ đâu đó, trong mặt hồ lặng cảm của tâm hồn
đôi khi vẫn còn những cơn sóng làm tôi choáng váng.

Cũng như, ông bạn à, bây giờ thật sự thì tôi hiểu, sẽ không còn
giữ được nữa những liên hệ mong manh giữa chúng ta. Đó hình như
cũng là điều tôi ước muôn, mặc dù như thế có nghĩa tôi đã tự đóng hết
mọi lối của mình. «Nhỏ khó hiểu quá mà», ông sẽ có nói thế? nhưng
hồi ông bạn, làm sao ông hiểu được, rằng đôi lúc tôi cảm thấy như có
một điều gì đó bất thường nơi tôi, nó làm cho đời sống tôi không vui
không buồn, giống như một miếng bánh bột lọc trắng xát. Tôi cần nó và
đồng thời tôi ghét nó. Cái cõi mù không của tôi!

Có những lúc như đêm nay, tôi bỗng thèm thấy lại những bạn
cũ dẽ sợ. Chẳng để làm gì, chỉ cười với nhau, dù để hiểu rằng có một thời
không bị quên, dù những ngã rẽ đã chia cách nhau mãi biệt. Những liên
lạc ngày càng đứt lia, cho tới lúc tôi bỗng nhận ra quanh mình chẳng
còn gì ngoài những bức tường trắng. Những bức tường chỉ biết nghe
tôi thủ thỉ tâm sự hay héto ấm ức mà không vong lại được lời nào.
Thảm thiết! «Cô hay khó khăn hóa đời sống quá mà. Đôi khi sự lãng
quên cũng là một điều cần thiết.» Ông vẫn nói thế. Ôi ông bạn tôi cũng
đâu muôn nhớ, nhưng không nhớ không có nghĩa là có thể quên. Làm
sao được khi phôi pha vốn đã mang sẵn ý nghĩa ngâm ngùi trong đó.
Như nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi, có cách nào để sống tách biệt khỏi trái
tim mình, cách nào để có thể thản nhiên cười với những hạt lệ rụng.
Như mọi hạnh phúc buồn khổ của mình đều có thể tự tạo thì chắc hẳn
sẽ không có cái cảnh bây giờ, mắt mờ to ngâm ngùi trong xó tối.

Nhưng ông bạn, nói thế không có nghĩa tôi yêu với ông đâu. Chỉ
có nghĩa tôi thích đối mặt với những tình cảm của mình, vui sướng hay
buồn bã, nói như Cần thì đó cũng là một cách để luyện tập mình vững
vàng thêm chút nữa. Thế thôi. Và ông bạn, đôi lúc tôi cũng thèm chết
kinh khủng. Tưởng tượng đọc đến đây ông sẽ cười khì, nhưng hãy thử
hình dung bóng tôi giữa một nấm mộ u sầu tĩnh lặng, hẳn là ông cũng
thấy thú vị hơn tôi rắc rối mệt mỏi bây giờ nhiều. Đó có phải là sự an
đon tôi vẫn hăng tìm kiếm.

Và sau hết, cả chú nhỏ một thời thân thiết, cu Ti hẳn cũng sẽ bùi
môi: Chị N. vậy mà đáng ghét, lâu quá không thèm về chơi với Ti. Ủ.

đúng đó nhóc, có lẽ chị N. đáng ghét thật. Sao lại bỏ những trò chơi trẻ của Ti để dính dáng vào những trò chơi người lớn lụy phiền, vất vả. Ôi chị N. muốn cốc đầu mình mấy cái.

Thuở nhỏ, Ti à, dưới một cái gương soi tâm hồn trong sáng, mọi vật đều được lý tưởng hóa một cách tuyệt vời. Như lúc thấy chị khóc làm vỡ một cái bong bóng, Ti đã nhanh nhều bày : Thị chị N. mua một cái bong bóng khác mà chơi, việc gì phải khóc. Ti à, giá như bây giờ chị mua lấy cho mình chị một cái hồn khác.

Ti, nhóc có nhớ mấy câu ca dao má dạy cho tựi. mình hồi nhỏ : «Con chim tra trả ai vay mà trả, bụi gai sưng ai vả mà sưng. Đây người dung đó cũng người dung. Cớ chi nước mắt dung dung nhỏ hoài. Hai tay nâng vạt áo dài. Chặm lên con mắt chậm hoài không khô.» Cái câu ca dao làm nhóc cứ thắc mắc hoài : kỳ há, chị N. há, nước mắt mà sao chậm hoài không khô. Như Ti nè, Ti khóc Ti đâu có thèm chậm nước mắt mà nó cũng khô tuốt mắt. Thị chú nhỏ, chị cũng đâu biết phải giải thích làm sao.

Đêm giữa chốn lạ, không một ai thân, lẻ loi, cô quạnh, vắng vắng tiếng đàn ai đó hé hét giọng trầm trầm u ẩn của anh tiên : «Này em đã qua đời. Thôi như mây khuất ngang trời, Ôi tim bỗng ngậm ngùi. Còn nghe như đâu đó tiếng ai cười», tự nhiên Ti à, chị N muốn khóc quá. Và bởi không có Ti ở đây nhắc nhở : «Chị N đừng thèm khóc, cười đi như Ti nè vậy mới là anh hùng.» nên cuối cùng chị N. đã khóc thật đó Ti...

VÀNH KHUYÊN

mặt trăng, mặt trời, trái đất
thủy triều, mưa và nắng, mùa hạ với mùa đông
là đầy đủ những kỳ bí cơ thể và tâm hồn người con gái lớn lên.

THỜI NHỎ CỦA NÀNG

một truyện rất vui, rất lãng mạn và rất con gái của
ĐINH TIỀN LUYỆN
ĐÃ PHÁT HÀNH KHẮP NƠI

vai gầy
đỉnh
thương

chiều trên đỉnh gió đông đưa
em qua con ngõ tưởng mưa hao gầy
bàn tay đang tóc mơ bay
cho anh những phút đắm say tuyệt vời
thoáng em xinh xắn nụ cười
áo tung trắng muốt ngược xuôi lối mòn
mưa về ướt đắm gót son
tương tư từng dấu chân ngon ngọt tình
nhớ em cô độc riêng mình
nhớ em hương phả lung linh sắc màu
mưa mau mưa mau mưa mau
em chân vội vã cúi đầu đi qua
em đi nghe đã rất xa
cho riêng nỗi nhớ như là đã yêu
chiều mưa nghe xót xa nhiều
tưởng như mưa đồ rong rêu nỗi buồn
đuờng về gió cuốn nức trọn
để em cúi mặt dõi hòn vu vơ
cho anh một thoáng dài khờ
bỗng thương tận độ những bờ vai em

THUY BANG

nhớ
nh.

từ người vĩnh viễn xa vời
khu vườn thánh cũ đồi đồi rêu phong
ta về khoác áo mùa đông
ru từng kỷ niệm trong lòng say quên.

tay
không

giọt sương tan rụng dưới cầu
con sông khuya chảy một màu lạnh căm
bóng người trai đồ âm thầm
tay không vẫy tới dành cảm muôn đồi.

SAO Y

chuyện tình dòng sông xa



« Không ai đi rêu rao chuyện tình của mình » đúng vậy, và những gì được viết sau đây, rất dĩ nhiên, không phải là một chuyện của hai người yêu nhau. Mà đã không phải là chuyện về người mình thương thì tức là chuyện về kẻ mình... ghét (!) Song le, nếu có ai nhớ ra câu nói của một danh nhân : « Đang yêu mà bỗng oán ghét dữ dội thì là còn yêu một cách tha thiết sâu đậm » thì cũng chẳng sai chay mấy.

Đó là buồn gặp gỡ đầu tiên sau hai năm quen nhau. Điều này rất dễ hiểu, là vì họ đã chỉ biết nhau trong suốt hai năm bằng thư. Hai năm gặp đôi con số 365 ngày, dư thừa cho họ biết rõ nhau. Họ đều là những con người thành thật trong cuộc quen nhau — sau khi cả hai đã cùng lên tiếng chịu thua sự cô độc mà tìm đến nhau. Cô độc nghĩa là chẳng ai hiểu mình — bạn bè rất nhiều mà chẳng hiểu mình được bao nhiêu. Rồi vì thành thật quá cho nên khi gặp gỡ, hai người đã chỉ ngồi nhìn nhau khá lâu, không biết kẽ gì cho nghe nữa. Một phần cũng có thể là vì cuộc gặp gỡ đầu tiên, đột ngột nữa vì đã không được báo trước.

Thức hỏi :

— Có biết anh là ai không ?

Khánh đáp hơi ngập ngừng :

— Em không nhận ra được ngay... nhưng... em cũng nhận ra được sau câu anh hỏi.

— Thật không ? Nói xem.

— Anh Thúc.

Thúc cười gật đầu :

— Khá lăm, thấy Khánh nhận ra ngay.

Thúc nói câu này rất thành thực. Ở Khánh, cô em kết nghĩa của chàng, có một vẻ gì hay hay mà chàng đã cảm thấy khi nhận được tấm hình chụp chung cả nửa lớp Khánh, mà trong đó Khánh cũng chỉ là một trong những khuôn mặt không lấy gì làm rõ lăm. Trong hình, Khánh cười. Khánh có cái cười mơ hồ tiết ra nét liêu trai. Thúc vừa tìm ra được cái hay hay của Khánh. Khánh có hai cái răng nanh, thứ răng còn được gọi là răng chó, dài hơn răng thường một chút và nhọn hoắt. Một tác giả đã nói đúng lăm, con gái có hai thứ răng duyên : một là khẽn, hai là răng nanh. Ở Khánh, bên ngoài chỉ có thể thôi. Chứ nếu tả là sóng mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu, môi trái tim, khóe miệng lúm tö kiến... thì có vẻ cóp nhặt, có vẻ tiêu thuyết hóa mất. Mà sự thật thì Khánh cũng đâu được tuyệt hảo như vậy. Ngoài cái cười lôi cuốn, nhan sắc Khánh rất thường, cái nhan sắc chỉ đủ để làm phiền một vài người nào đó thôi, như Thúc chẳng hạn.

Cuộc nói chuyện của họ diễn tiến một cách từ tốn :

— Sao cả đến sáu tháng không viết thư cho anh ?

— Em... bận học thi.

— Thế à, và bây giờ đang là cô tú đãy chứ ?

— Vâng.

— Thế mà không báo tin cho anh hay.

— ...

— Khánh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?

— Mười bảy.

— Rẻ gãy sừng trâu !

Khánh cười. Thúc tự hỏi không biết chàng đã bẻ gãy được gì ở cái tuổi đó khoảng tám năm về trước. Một đôi khi Thúc nghĩ chàng đã « già » so với Khánh, nhất là so với cuộc sống du học lênh đênh ở xứ người của chàng.

— Sinh hoạt của Khánh dạo này thế nào ?

— Dạ thì vẫn học, ăn ngủ và nội trợ.

— Biết nội trợ nữa cơ à ?

Khánh tròn mắt :

— Ủa có gì lạ đâu anh, nghiệp của con gái mà.

— Anh tưởng các cô chỉ biết chơi thôi chả biết gì chứ.

— Anh khi dè em vậy đó.

Thức cười :

— Biết không, ở bên đó mỗi khi được xem tài liệu về Sài Gòn tại anh đều ngâm nga : tóc nàng vàng anh về yêu hoa cúc. Mắt nàng xanh anh mến lá sân trường..

— Cái gì mà chê con gái Sài Gòn quá vậy ?

— Tại Khánh chưa được xem đấy.

— Tệ lầm hả anh ?

— Tệ thì không tệ, đại dè thì chỉ thấy các cô à la mode và dance như đầm...

— Vậy mà đã vội đi ca tụng gái Đức.

— Chứ không nản sao, gái đông phương mà bắt chước đầm thi thảm mê ngay đầm có hơn không.

— Đâu phải tất cả đều vậy.

— Khánh chẳng hạn.

— Em đâu biết dance.

— Thật không đấy, không dance nhưng party cứ như cơm bữa ấy.

Và Thức cười trong khi Khánh bặt môi nhìn chàng như tung tíc.

Những ngày về thăm quê nhà, quanh quẩn mãi những nơi quen thuộc cũ, những nơi đã thay đổi ít nhiều nhưng Thức vẫn còn nhìn ra được đâu là chỗ chàng thường cùng bạn bè đặt chân đến khi còn làm học sinh trung học, rồi cũng chán. Các trò vui cũng chẳng có gì lôi cuốn được chàng. Nay giờ chàng đâm thích thú những cuộc viếng thăm Khánh.

— Hôm qua anh và thằng bạn đến V.K. chơi.

— Vậy mà em không thấy chứ.

— Thế mà tui anh thấy Khánh đó, tài không.

— ...

— Biết bạn anh nói chi về Khánh không ?

— Nói gì vậy anh ?

— Nó bảo cô nhỏ ăn phải cái chi mà...

Thức cố ý ngừng lại ở cái nửa chừng. Khánh hỏi dồn:

— Ăn phải cái gì sao hả anh ?

— Mà... đê nhô xem.

— Mà gì ?

— Xinh thế chứ sao.

— Anh nói xạo.

Thức làm ngạc nhiên :

— Dám bảo anh xạo à ?

— Em xin lỗi, đáng lẽ ra em phải nói là anh nói không đúng sự thật.

— Bằng cớ đâu mà dám bảo anh nói không đúng sự thật ?

Khánh cũng không vừa :

— Thế chứ chứng cứ đâu mà bảo rằng anh nói thật ?

— Thôi chịu thua cô em, nhưng mà anh nói thật đấy.

— Em biết bạn anh chê em là con bé lợ lem.

— Tai thần chắc.

— Không thần nhưng em biết.

— Giác thần chắc.

Giọng Khánh hơi gắt :

— Không thần gì hết.

— A cô bé hôm nay trồ tinh dữ.

— Dữ mà có ăn thịt ai chưa ?

— Tại không ăn nồi đó chứ, không cũng dám lăm à.

— Không nói chuyện với anh nữa.

— Không nói chuyện với anh, anh biết nói với ai bây giờ ?

— Kệ anh.

— Rồi Khanh nói chuyện với ai ?

— Mặc em.

— Giận rồi ?

— ...
— Giận hả ?

— ...
— Giận anh thật sao ?

— ...
Cồ nhân có nói : " Bất quá tam " và Thức đã không đủ kiên nhẫn để hỏi tiếp câu thứ tư. Chàng buông thõng :

— Người chi mà dễ gây quá
Khánh vẫn đánh chữ làm thinh.

Chủ nhật, Thức vào ciné xem cuốn phim Việt Nam phóng tác từ một cốt truyện ngoại quốc có tiếng sâu sắc khó hiểu, Thức tự nhủ : dấu có khó hiểu đến đâu dám chắc cũng không khó hiểu bằng tâm tính con gái.

Quả thật là đề tài cuốn phim quá cao, hay chàng không có tâm trí để đặt vào đó (?) Chàng bắt đầu đề ý đến câu chuyện loáng thoáng, đã bắt đầu đi vào tai chàng từ lúc nào, của đôi nam nữ ngồi bên cạnh, họ vào sau chàng, khi đèn vừa tắt.

Có lẽ họ cũng đã chịu thua cuốn phim nên quay ra nói chuyện với nhau :

- Anh phải nhớ hắn quen em trước anh chứ
- Vâng thì anh vẫn nhớ, khỏe lắm nhắc mãi.
- Anh hay mệt mỏi gì đâu không.
- Anh muốn phòng bệnh hơn chữa bệnh.
- Bệnh gì em có yêu hắn đâu mà anh sợ.
- Biết đâu ngày nào đó, anh em khác họ không nọ cũng kia.
- Tiên tri giỏi dữ à.
- Có gì thú vị mà em thích làm người khác khỏe vậy ?
- Ai khỏe ?
- Anh khỏe !
- Nhưng mà em giận hắn rồi còn gì nữa.
- Giận rồi làm lành mấy hồi.
- Hắn sáu đi rồi.
- Sắp là mấy năm ?
- Anh này, một tuần nữa.

— Ủ mà dẫu đi thì viết thư làm lành mấy hồi.

— Ăn thua là em có viết không đã chứ.

— Làm sao anh biết được điều đó.

Giọng người con gái giận dỗi :

— Anh không tin thì thôi, yêu nhau mà cứ nghi ngờ nhau thì
thà đừng yêu nhau nữa.

Người con trai hốt hoảng :

— Khánh !

Thức giật mình. Và rồi chàng chợt hiểu : khi người ta muốn
thì giận nhau rất dễ, có cả chục lý do, ngay đến cái lý do rất lẩn đᾶ xảy
đến với chàng. Con gái chúa là rắc rối ! Và Thức bỗng đậm oán ghét
tất cả những người con gái, trong đó Khánh là một. Không đợi màn
ánh hiện chữ Hết, Thức đứng lên ra về trong bóng tối của rạp, thứ
bóng tối khiến chàng không nhìn ra khuôn mặt đối trá của Khánh. Cô
độc ! Không đối trá là gì Khánh đâu có cô độc như trong quá nứa
những bức thư viết cho chàng Khánh đã đề cập tới. Thật ra, Thức
không biết (hay không chịu biết) rằng trong sáu tháng tưởng mất liên
lạc ấy, một sự thay đổi đã đến với Khánh khi Minh ngỏ lời yêu nàng.

Một tuần sau bước ra phi trường Thức mới thấy mình dại khi
tạo ra cuộc gặp gỡ. Từ nay, nơi xứ người hun hút mà chàng trú học,
làm sao Thức còn có nỗi cái hy vọng một ngày về rất đẹp có Khánh
đón chờ với tâm tình mờ ngỏ. Giá mà Thức về thăm nhà được sớm
hơn sáu tháng trước, hoặc là chàng cứ kéo dài thêm cái khoảng thời gian
sáu tháng trong tình trạng Khánh đã vạch ra không bị ngắt quãng
bởi một cuộc gặp gỡ, thì có lẽ chàng đã còn giữ được chút tình cảm dịu
dàng đầy mật ngọt, không vương oán ghét : « cho nghìn sau lờ lửng với
nghìn sau ».

NGHY

hát
ru
tình
đầu

Đã mười năm tình cách xa biền biệt
hồn cheo leo trên đỉnh tháp cô đơn
người soái mộng công hầu đâu có biết
ta mười năm ôm mãi mỗi oan khiên

Từ bùa đó em số lòng biệt dạng
bóng chim xa hun hút cuối chân trời
lòng chua xót một mảnh tình ấp ú
ta về nghe ray rức lá thu rơi

Người có nhớ từ làm chim viễn phố ?
cánh rừng xưa sương khói lạnh màu hoa
trăng chênh chêch tháng năm vàng lá cỏ
trái đau thương chín rụng ở hồn ta

Đời đã chẳng còn ai thương ta nữa
yêu say mê, quên lãng cũng say mê !
người đâu biết cõi hồn ta chất ngất
những đau thương dài mây dặm nhiêu khê

Chuyện mười năm biết có thành đĩ vắng ?
cũng như ta chưa chắc đã quên người
dù chỉ nhớ như mây chiều lãng đãng
suốt cuộc đời ta khó dễ hèn nguôi...

NGUYỄN MIỀN THƯƠNG

đưa
người

đưa người qua phố đêm hoang
bàn tay đã thú cũng bàng hoàng đau
đưa người hôm trước ngày sau
mới hay tình đã thiên thu mắt rồi
đưa em qua phố đông người
mưa đông sướt mướt vai người lòng ta
đưa em dù chẳng mắt xa

mà sao vàng vọt mù xa hương trời
đưa người lần cuối cùng thôi
bởi mai mốt đã có người khác đưa
dùn nhau qua phố đêm khuya
mới hay chưa xót nỗi thừa thãi ta

LÊ TUỐNG VỌNG

chưa
tìm thấy
nhau

có yêu người mùa cũ. đợi chờ ta cứ chia
t hành nhiều ngắn, mưa lũ. tình càng lúc về khuya
sầu ai, ta khắc khoải. xuôi ngược giòng u mê
đời đời là ngang trái. chưa gửi trao câu thề
nên tình xa như núi. cơn bụi gió buồn tênh
cũng tuôn theo giòng suối. về một chốn trời quên
ta còn đây, kẻ lạ. và một chút nỗi đau
tưởng quên hồn băng giá. mà thấy tim mòn hao

đời đời còn thất lạc. người mù khơi phuơng nào ?
hai ta thành kẻ khác. dẽ gì tìm thấy nhau (?)

dẽ gì tìm thấy nhau. đắng cay mòn hạnh phúc
hạnh phúc giữa tim đau. bởi ta người trần tục
người đi xa, có biết ? ta nguyện tình đau thương
người đi xa, biền biệt. ta yêu người khói sương.

ĐINH THỊ TUỐNG HÀ

LÊ LẠC GIAO
xa rồi, ngày tháng



Tôi chờ Du bên này sân thượng, tờ báo trên tay thèm thèm quá khiến tôi muốn vứt nó xuống dưới sân. Sự bực dọc cùng nỗi háo hức làm tim tôi đập mạnh, thân thề như muốn run lên lầy lèi và một cơn sốt bắt ngỏ nào đó đến rồi vụt mất tối tăm. Thân thề trở lại cái lạnh lẽo trơ lì cùng sự buồn bã bắt đầu dấy động. Tôi thầm nghĩ, cái chờ đợi vô ích không do cái hẹn nào cả, mà tình yêu chờ đợi bao giờ cũng buồn phải không? Du?

Đứng trên lầu ba nhìn chung quanh thành phố, trời đã vào mùa đông. Gió mơn man thổi hanh hanh lạnh. Có màu sắc nào linh động lẫn phiền muộn trong tôi những ngày cuối năm. Cảnh hoa cúc tro trui, những chiếc nụ nhỏ héo úa những xinh xắn nǎm nghiêng trên chiếc bàn nhỏ, tôi thoáng thấy nó giống như những đầu móng tay của Du. Và đằng trước mặt phía bên trái ngọn tháp của nhà thờ Huyện Sĩ nhô lên cao như đầu bút chì gọt nhọn. Bỗng dung tôi cảm thấy nhớ Du hơn bao giờ hết và tôi yêu Du nhiều hơn là tôi tưởng. Tôi nhớ hôm nào ngồi nhìn Du đan áo tâm hồn bình yên phảng lặng như hạnh phúc đã đến với mình ngày còn bé, ngày còn ngồi bên cạnh mẹ ăn từng nǎm bắp rang thơm phức trong những hôm trời mưa tầm tã. Hôm ấy đáng lẽ tôi phải kề cho Du nghe những kỷ niệm, trong đó có Du mỗi tối xem ti vi thật khuya nǎm quấn chăn ngủ thiếp dưới chân tôi như con mèo ốm. Tôi ước ao kề lại tất cả những ngày tôi và anh Du còn học chung Trung

học, mỗi buổi sáng tôi đứng trên lầu cao cửa trường chờ chiếc xe màu xanh của Du chạy qua để chơi lên đầu Du những viên phẩn vụn. Du phải được nghe tất cả những kỷ niệm của thời thơ ấu, của khoảng không gian nồng nàn áp ú một đời người. Và chính những lúc hoài niệm tôi cũng thấy mình bắt đầu lăn lungen vào cuộc đời nhào lộn trong lò lửa cuộc đời.

Ba năm dài xa cái thành phố bụi bặm ồn ào tôi tưởng đã quên hẳn người con gái nhỏ bé gầy ốm, có giọng hát dễ thương một thời ca tụng tình yêu. Ngày đó Du còn bé quá, tôi không hề nghĩ đến một thứ bóng mát nào đó trên bước đường trôi nổi của tôi. Ngày gặp lại, Du không còn như ngày xưa, nét dễ thương và những lời nói ngọt ngào làm tôi đã vui thấy mình dại khờ trong phút đầu tiên sau ba năm dài lăn lộn vì sinh kế? Tôi lặng lẽ nhìn Du, những lời nói như những giọt nước mắt đầu mùa nóng bức và tôi muốn vỗ về an ủi Du rất nhiều về nỗi thất bại đầu đời là thi hỏng. Mùa xuân hình như đã về từ bên kia con lộ nhỏ, tôi vẫn im lặng cũng như đã im lặng từ lâu mỗi khi tâm hồn mình xao động không yên trước người con gái áo dài lụa trắng năm xưa nơi hành lang thư viện. Hôm ấy, tôi nhìn Du bằng cái nhìn đã từ lâu mến hút trong quá khứ, và cái thói quen tình cảm trong tôi biếu lộ bằng tiếng thở dài. Từ đó tôi lên nhà Du thường xuyên mỗi sáng chủ nhật và cũng đã nhớ Du dữ dội những lần công việc bận rộn. Tình yêu đến thật nhanh chóng và màu áo vàng của Du mặc hôm nào tôi đưa đi hát khiến tôi đã thầm nhủ, em đã là một cái gì trong tâm hồn anh rồi Du ạ, anh không thể nào xa em được nữa dù rằng ngày mai hay ngày mốt em đi lấy chồng, dù Du có gởi đời mình vào một nơi nào chăng nữa anh vẫn yêu Du, nhớ Du với cái màu vàng định mệnh kia.

Tôi yêu màu vàng vô cùng, thứ màu sắc đã trở thành định mệnh đời tôi. Nó đeo đuổi tôi như chiếc bóng và nó cũng an ủi tôi rất nhiều trên quãng đời trôi nổi. Màu vàng đó tôi không xác định được nhưng buổi trưa ngủ muộn. Từ màu vàng đó, nó gợi trong tôi một bản nhạc quá khứ, muối sống tôi cho đến ngày khôn lớn. Nó cũng là màu vàng lúa chín của những cánh đồng bao la miền lục tỉnh một ngày nào cuối năm trên chiếc xe đò về thành phố. Lúc đó tôi nhận ra rằng màu vàng thật cần thiết cho một đời người không bình yên như tôi.

Nó đến để thay thế những khoảng trống rỗng những ngày một mình một bóng nơi đất khách quê người và vỗ về an ủi những lúc co quắp bên tiếng nhạc giữa trưa bồng bềnh nơi mái ngói, cũng như làm cay cay mắt khi nhìn thấy đời mình lùi lùi mất hút trong cái vô vọng của một ước mơ tắc nghẽn nửa chừng. Tôi nghĩ nhiều về nó, ấm áp bình yên được trong những sự thay đổi không yên của cuộc đời, bởi chính màu vàng đó tôi nhìn thấy lại tuổi hoa niên của mình đã mù tăm vào quá khứ. Kỷ niệm một thời xa xăm được gợi nhớ lại trong tâm hồn và tôi đã sống bằng những phút giây hoài niệm ấy. Có lẽ chính tôi đã nhớ nó hoặc nô lệ vào nó để được sống với những hạnh phúc ngắn ngủi vụn vặt nhất được những buổi sáng trong phòng khách nhà Du. Tôi bám víu vào màu vàng định mệnh đó để tìm thấy trong hồn mình những nồng nàn ấm áp của một đời sống sắp đến, của những ước mơ được lập lại những lần không thành tựu. Nhiều lần tôi cũng tự hỏi không hiểu mình có thực sự chân thành với công việc mình đeo đuổi hay chỉ là gã làm xiếc trên chiếc giây căng. Gã chờ đợi cái phút giây lao thẳng xuống đất như viên sỏi nặng, cái chờ đợi bi thảm tuyệt vọng trong cái nồng độ yêu thương thân phận mình đã tràn lên khóc mắt run rẩy ở từng bước đi và tiếng cười mai mỉa của bóng tối bắt đầu và víu từng phiến nhỏ trên thành cửa sổ. Tôi biết mình đang thực hiện có chút lý tưởng có chút ước mơ như những lần nằm yên trên chiếc ghế bô giữa sân chờ một vì sao băng qua đêm tối.

Tôi đã sống yên bình với một tâm hồn sôi nổi. Tôi đã vui vẻ an nhiên với cái run rẩy không yên của chiếc lá vàng chờ cơn gió nhẹ. Tôi nghĩ nhiều đến tình yêu trong những ngày mà người ta chen chúc nhau đi hái lộc. Những lúc ấy có lời chúc thi thầm nào nơi cổ họng khi nhìn thấy Du áo dài màu vàng nắng ngồi khép nép trước mặt tôi cắn từng chiếc hạt dưa làm hồng đôi môi và đôi mắt bình yên nhìn vào khoảng không trước mặt. Tôi im lặng để nhìn thấy sự ấm áp đến với hồn mình, nghe tiếng reo hò của những tế bào từ lâu câm nín. Những lúc ấy tôi quên hết những phiến toái của cuộc đời để nghe lại âm hưởng của bài Thương tình ca hôm nào noi hành lang đại học. Căn phòng khách như thu nhỏ lại, ánh sáng của chiếc bóng 220 không đủ làm tôi nhìn rõ mặt Du, nhưng tôi thấy cái rực rỡ của hạnh phúc đang ở trong tầm tay của một đời không bình yên chút nào cả. Phải tôi đã

lặng thịnh không trả lời những lần Du hỏi. Tôi đã nghe từ bên kia đời sống tiếng nói về một kỷ niệm, về một lần bộc phát giữa cơn bệnh hiểm nghèo và những hình bóng của thời quá vãng hiện lên đồng lúc với hạnh phúc. Tôi bảo với Du trí nhớ tôi rất tốt, tâm hồn rất nhạy cảm đến độ nghe hạnh phúc trở về đồng lúc với kỷ niệm. Cánh muồng vàng nơi sân trường cũ, hàng bàng màu sậm đỏ, ánh nắng cẩn rọi nơi thung lũng miền cao nguyên và màu áo vàng của Du trước mặt. Nó là thứ màu sắc hồn đột nhào nắn những đau thương cho cả một đời người. Du bén lên lặng thịnh cúi xuống ly nước ngọt... Em có nghe gì không hờ Du, tôi làm thăm trong trí óc. Nghe gì không những lần anh nói, những lần anh nhớ thương mỗi khi em rời thành phố về quê ngoại. Tôi xao động khi nhớ lại nét buồn thảm những lần nghe Du đi xa. Xa tận trên miền cao nguyên giá rét. Anh đã buồn bã suốt buổi chiều, ngồi nghe tiếng còi hụ giờ tan sở nơi tầng lầu ba căn nhà trọ. Anh đã uống những ly rượu ngọt buổi sáng nghe tin em đi lễ chùa. Ngày tháng đều đặn cũng như thật xa vời. Anh quên mất những cái khúc mắc trên quãng thời gian đi làm việc bởi anh đã đồng hóa nó với những kỷ niệm anh tìm thấy nơi Du. Hãy nghe anh nói, đừng bướng bỉnh như những lần cãi nhau nơi phòng khách. Hãy đem cho anh sự êm ả, an ủi như một lần anh ốm noi căn nhà mới, anh phải được nhìn thấy hạnh phúc của mình khi Du đang thoăn thoắt chuyền tròn chiếc ví trên đầu gối. Anh đã thấy sự sống vụt trở lại sau bao nhiêu chuyền biến dồn dập của những ngày đa đoàn công việc và anh vụt thấy rõ rằng tình yêu đã làm anh trưởng thành hơn cả trong hành động bởi chỉ có tình yêu anh mới thấy rõ cũng như hiểu rõ mình không một chút nguy tín hoặc an tâm trong cái cõi đời phù du biến đổi này.

Buổi trưa nằm dài trên chiếc bàn làm việc, nhìn khung trời trong xanh sau cơn bão rót. Thành phố tĩnh lặng như một tâm hồn đã rời rã mỏi mệt với những cuộc phiêu lưu. Tôi nhìn thấy rõ từng chiếc lá khuynh diệp, từng ngọn nắng vàng trong chập chờn trên thành cửa sổ. Mùa thu đến thành phố này năm nào cũng thế, thật muộn, thật buồn, người ta chỉ nhớ đến nó khi thấy một con heo may nào vô tình lạc lối làm rơi vài chiếc lá vàng cùng lúc một cơn rùng mình thật nhẹ phớt trên làn da và chạy dài theo xương sống. Mùa thu ở đây làm tôi nhớ đến mùa thu

xa xứa miền duyên hải. Nơi đó mỗi buổi sáng thứ bảy, tôi trốn học ra bờ biển ngắm những đám sương mù chưa tan cùng những chiếc buồm nhỏ con nhấp nhô trên đầu con sóng nhẹ. Ngày ấy mùa thu đồng nghĩa với tình yêu thương vô hình nào đó của tôi đã mạnh nha từ những ngày mới chập chững bước đầu tiên lên trung học. Đã có một thứ keo sơn gắn bó tôi và những hàng dương liễu thiết tha như những sợi tóc người con gái ở ven bờ biển. Tôi trốn học thường xuyên để ra chỗ ngồi quen thuộc chờ đón mùa thu đến từ bên kia trường nữ học, nghe tiếng gọi vô hình của lòng yêu thương thiên nhiên, của lòng sùng kính vũ trụ và thật sự của một tâm hồn lãng mạn đầu đời. Tôi ngồi trên phiến đá xanh đó, lưng tựa vào gốc bàng săn sùi nhặt những hạt sỏi xanh trắng ném xuống hang những con còng gió. Tôi đã nhặt quả banh da của người con gái trường Pháp bên kia rặng phi lao và vỡ lòng bài học tình yêu đầu tiên với Sophie. Tôi dường như còn nhớ lại tiếng cười lạnh lùng mùi muối mặn ám trên môi Sophie và nét mặt sợ hãi một buổi chiều chập choạng tối ở bãi biển. Mùa thu đi qua với những lần lá vàng đỏ rực trên mặt đất, những tàu dùa đậm lèp cửa những hàng quán ven biển. Tiếng nhạc tango hòa trong gió, bài hát gợi nhớ tuổi ấu thời cũng như mùa thu miền duyên hải là những gì nuôi sống một đời người không ngoại nghỉ bởi nghiệp dĩ nếu có nó chạy mãi vòng quanh như con kiến say mê trên vành ly. Mỗi lần gợi nhớ lại cái kỷ niệm đầu đời ấy tôi đều tự nhủ rằng quả là mình đã chết, chết tự thuở thấy mẹ khốn khổ oằn trên vai quang gánh lầm lũi trong mưa đầm bán từng chiếc bánh rán vàng đồi lầy từng lon gạo nuôi gia đình những ngày loạn ly.

Tôi đã chết lần nữa, buổi sáng thứ tư đưa Sophie ra bến xe đi Đà lạt. Đêm trước dư âm một đêm giáng sinh cuối cùng của Sophie trước khi nàng già từ cõi đời sau một tai nạn máy bay ở cao nguyên. Ngày đó tôi nhớ mình cầu nguyện cho Sophie và tự hứa đứa con đầu lòng của mình sẽ mang tên nàng. Hôm được tin, tôi đã lang thang suốt ngày ở bãi biển. Hình như tiếng hát của bản Đêm thánh vô cùng còn vắng vắng bên tai, nụ hôn vội vã nứa khuya dưới tảng dùa cao trước khi mẹ Sophie mở cửa cho nàng vào nhà... Tôi đã chết thật nhiều lần, và tự hồi sinh mỗi lần nhìn thấy trở lại cái bóng tối của đời sống biến dạng dần sau rặng núi của miền cao nguyên đất đỏ. Những lúc ấy, tâm hồn tôi dao động không yên và nỗi bình an cho tâm hồn cũng càng ngày càng lùi lùi

vào quá khứ. Kỷ niệm đã nuôi sống tôi nhưng cũng làm cho tôi đau đớn khắc khoải. Tôi mang trong mình căn bệnh của người đã quá phẫn nộ với hiện tại, không hình dung được tương lai và chỉ có vài khái niệm quá khứ. Nó là những hình ảnh ngắn ngủi chập chờn bắt vội vàng mỗi một khi thấy một mảnh rời của đời mình gắn chặt vào một khung đời của những ngày quá vãng. Chính màu vàng cũng thế. Chiếc áo dài rực nắng. Màu lúa chín một ngày tha hương trên chiếc xe cuối năm về thành phố. Nó là những khung cửa đời tôi mà tôi chỉ có nhiệm vụ nhặt lấy những đau thương và khổn khổ đặt vào đó để tự bảo hạnh phúc có thật cần thiết và không là nỗi hoan lạc của một đời vung vãi. Nhưng nó là thứ hạnh phúc của định mệnh đem đến cho mỗi người, cho mỗi cá nhân trong cái ồn ào nhiệt náo của một đời sống đang đến hồi xáo trộn, đánh mất mình bởi nhân phẩm, tự do, bình đẳng là những danh từ nguy tạo biểu tượng cho thứ chân lý ảo tưởng của một thời đại đã bắt đầu triệt tiêu mọi giá trị.

Tôi còn nằm đây mỗi buổi trưa. Nhớ về người con gái được lòng vào chiếc khung quá khứ, sờ soạng nhặt những hạnh phúc bệnh hoạn của dì vắng để tìm thấy chút bình an, và tôi cũng hiểu mình đã tự mâu thuẫn và những va chạm của cuộc đời liệu thật sự mình có đổi diện hàn với mình như chiếc gương soi hay như một con người đã quá mệt vì những cuộc phiêu lưu, thua cay vì những lần đem sự nghiệp ra thầu cáy, tôi nhìn lại đôi bàn tay này rồi lặng nhìn ra cửa sổ ao ước cái lăng man đầu đời được hóa thành mây trắng chuyên chở hạnh phúc về mái nhà ngày xưa nơi quê mẹ... Một cơn gió nhẹ mang theo mùi đất ẩm. Cảnh hoa sứ trắng khẳng kh毅力 kiu khiến tôi nhớ mùa xuân sắp đến và đã hai mùa xuân đi qua lặng lẽ từ ngày tôi trở về thành phố này. Tôi bắt gặp lại cái háo hức của tuổi ấu thơ, cái mong chờ của một mùa đông năm ngoái nơi căn nhà người thân tận cuối thành phố. Những xúc động trở về làm tê buốt đầu óc, run rẩy đôi bàn tay khi nhìn thấy lại những ước mơ của mình từ lâu bị những nghiệt ngã của giòng đời cuốn trôi đi mất. Nhưng lúc này tôi thèm muốn sự vô về an ủi, bởi thật sự tôi đã đánh lừa mình quá nhiều những khi tuyệt vọng. Niềm tin vào một thái độ sống như một trò đùa lố bịch hiển hiện thường xuyên trong trí nhớ. Tôi thầm tội nghiệp những ước mơ những lừa đảo thân phận mình. Cơn sốt ba giờ chiều ném tôi vào những nhảy nhụa của một đời sống cô đơn phiền

muộn vì ngày tháng là những khoảng thời gian đóng khung tôi vào những dày vò không ngoại nghỉ. Tôi mong muộn ngày nào được thấy sự bình yên của mình trở về vĩnh viễn để không còn tự dối lòng, hành động điên cuồng trong những khung thời gian quen thuộc như những hình nhân múa rối.

Gió đã về từ bên kia con lô nhỏ, cái hanh lạnh của một buổi chiều cuối năm làm tôi có cái ý nghĩ mơ hồ rằng mình lại bắt đầu một trò chơi mới, diễn xuất trong cái sân khấu đời sống mà sự thật hiếm hoi là mỗi một khi người ta chịu cởi bỏ cái mặt nạ cuối cùng, lau rửa phấn son để tinh lặng cho đời sống riêng tư. Tôi đã thấy mình dãy chêt sau mỗi một chuỗi dài lý luận cho một hành động vô nghĩa của chính mình. Những lúc này phải chăng tôi nhìn thấy sự cần thiết của tình cảm, của một chiếc bóng nhỏ nhoi gầy ốm từ cuối thành phố vồ về an ủi những khi tôi khó khăn trong mọi xáo trộn thực tế. Tôi thèm muốn nhắc chiếc điện thoại hỏi thăm về người con gái mà nhiều lúc tôi tưởng dường như chỉ là chiếc bóng huyền hoặc xa xôi. Hành động ấy biếu lộ cho tôi thấy rằng mình đã đánh mất mình từ lâu, từ thuở bắt đầu nói dối với người tình đầu tiên rằng, sống bằng hi vọng là một niềm tin duy nhất cho những tâm hồn không được bình yên chút nào cả !

LÊ LẠC GIAO

*mười năm viết lách lảng nhăng
gom góp được dăm bảy cái
truyện in thành sách :*

tự nhiên, một tình yêu

*tập truyện thong thả nhất
của ĐINH TIẾN LUYỆN*

Nguyễn Đình Vượng sẽ phát hành trong tháng 4

hai hôm, em vắng nhà



hôm qua ghé nhà em
tháng ba, chiều thứ bảy
mưa óng ánh nắng vàng
gọi mồi nhau vỡ vụn
người yêu đợi người yêu
tiêu điều nghe tiếng rung !

hôm qua ghé nhà em
những bài mưa đứt quãng
chia từng đoạn thời gian
chờ ai gần suốt buổi
mỗi mê đài lang thang
một chút gì xơ xác
trong tiết mùa xuân, tan
một chút gì chua xót
trên môi cười bắt an
những bài mưa đứt quãng
nhuộm bình màu không gian...

NGUYỄN TẤT NHIÊN

hôm qua ghé nhà em
đầu tháng ba, mưa nhỏ
nắng còn vương trên cây
như người còn nắn ná
như người gắng gượng vui
khi lòng sầu vất vả !

và sáng hôm nay nữa
anh tiu nghỉu đường về
đôi bàn chân bải hoải
đôi bàn chân não nề
đôi bàn chân cơ khỗ
đôi bàn chân dõi hờn
đạp xe không muốn chạy...
người yêu giận người yêu
sao đùi hiu thế này ? !
người yêu giận người yêu.



chuyện tình ngày mưa

truyện dài TÙ KẾ TƯƠNG

Ngàn bỗng ra lệnh :

- Chạy một vòng phố chợ đi chú.
- Yên chí, chú cũng định đây.

Ngàn rúc rích như chú chim sau trong cành lá buồm sáng:

- Biết rồi. Dư sức biết. Những trái me tây của chú buồm chiều tối ngủ yên trên mặt đường.

Hoán cười theo Ngàn :

- Ngàn đã ăn me tây chín lần nào chưa ?
- Xời, mười mấy năm đập me tây chín với tui ăn đến đǒ miệng cong lưỡi luôn đó chú.
- Nhưng ngon chứ ?
- Ăn ít thì ngon, ngòn ngọt như mắt me riên đường. Ăn nhiều đở lưỡi có tương lai hát bóng câm lăm.
- Chú ăn rồi đấy. Chú đã đờ lưỡi đâu.
- Chú ăn nhiều chứ ?
- Vài trái. Sơ sơ thôi. Mai mốt híng ăn nữa.
- Tui cháu có hy vọng xem chú diễn hát bóng câm lăm à.
- Me tây chín có một thứ mật. Ngàn biết không ?
- Nhờ mật nén nó mới ngòn ngọt thế chứ.
- Cái gì có mật là quyến rũ.
- À, nhưng trừ mật người.

— Hiểu rồi. Mắt người dăng chát lăm. Nhứt là một con gái như Ngàn.

— Cháu không cho ai ném cả, sao biết dăng ?

Và, những trái me tây chín khô đen đúa tiếp tục thi nhau rơi rụng trước mặt Hoán. Chúng ném thân xác của một đời, cho một buổi chiều, năm lăn lóc trên mặt nhựa còn ẩm hơi nóng. Thời gian theo những dòng mật ngọt nứt vỏ ứa ra. Tất cả nơi đây phảng phất một mùi thơm của thứ mật kỳ ảo đó. Những trái me tây, chúng lúc nào cũng loáng thoáng bay trong trí óc Hoán. Có thể, tưởng tượng đến nỗi một lúc nào đó Hoán đưa tay ra trước mặt là bắt lấy được chúng. Những trái me tây vừa thơ mộng vừa phiêu lãng ngậm ngùi làm sao. Hoán chạy nhiều vòng qua các khu phố với những tiệm thuốc bắc vang tiếng chày đồng lạt tai, những tiệm chụp hình lắp loáng ánh đèn mờ mịt, vài tiệm cà phê Tàu vắng khách, khu nhà máy xay lúa, trại cưa, lò rèn. Khu tạp hóa với mùi đường, mùi cá khô sực nức. Và rồi Hoán trở lại nhà lồng chợ với ánh đèn từ trên cao giăng hàng, cờ xí nhiều màu rực rỡ, những tấm hình quảng cáo màu mè phô trương, tiếng máy phóng thanh phát ra những bài hát eo éo.

Ngàn nói :

— Đêm nay má rủ đi xem cải lương.

— Tuồng gì Ngàn ?

— Cháu chưa biết, mình ghé lại xem.

Và Ngàn ủi thẳng xe vào trước cửa rạp. Nhà lồng chợ rộng lớn thường ngày đã biến thành rạp hát về buổi tối. Hoán giữ xe bên ngoài cho Ngàn vào. Trong lúc Hoán lơ dăng ngó những hình vẽ màu mè treo cao trước mặt tiền chợ lắp loáng ánh đèn xanh đỏ Ngàn trở ra cười tươi :

— Một tuồng hứa hẹn nhiều nước mắt. Quí vị có đi xem xin mang theo sẵn khăn mù soa để lau nước mắt.

— Vậy Ngàn nên mang theo một cái màn lau nước mắt.

— Cháu xem hát chả bao giờ khóc.

— Ai biết được chuyện gì xảy ra trong đôi mắt ấy.

Ngàn lóng ngóng nhìn quanh, hai tay vuốt vuốt tà áo, chiếc cổ trăng ngắn dưới ánh đèn đêm :

— Mắt em là bể oan cừu. Trời đất, oán hòn chi mà thành bể

hà chú ?

— Ngàn đi xem về kề lại cho chú nghe, dễ ợt.

— Má rủ đó. Nhưng Ngàn còn xét lại, Phải học bài, làm bài, sờ sách cho má, tiền chợ tiền hui, tiền lời tiền lỗ. Lấy hàng về thêm trong tuần này. Ngợp thở.

— Đì chơi phải bỏ qua hết chuyện đó chứ.

— Dĩ nhiên. Nhưng rồi ai lo ?

— Ngự.

— Bà Ngự lúc nào cũng è mình, bài học trò chưa chấm, bài ngày mai chưa soạn. Và luôn cả những cuốn tiểu thuyết mới chưa coi nữa. Ngàn gánh hết.

— Sau này trở thành chuyên viên kế toán chứ lo gì. Và chồng có săn một máy tín ở nhà đâu ra đấy, nhẹ người, khoẻ ru.

Hoán vẫn phải cầm hai trái thơm. Trời đất, có lúc Hoán tưởng mình đã ném chúng đâu mất tiêu rồi. Ngàn lên yên, chiếc xe vòng quanh trước cửa chợ, đảo qua mấy hàng bán bánh chuối nướng, bán khô mực nướng thơm phức. Hoán nói :

— Thôi về Ngàn ơi, hai trái thơm trở thành cục nợ. Hay là cô nhở định chờ xem mặt một anh kép cải lương để tối nay sụt sùi nhận là người quen ?

Ngàn chun chun môi :

— Lúc nhở Ngàn mê cải lương.

— Böyle giờ vẫn mê ?

— Böyle giờ Ngàn mê hát bội.

Ngàn cười cười đảo đôi mắt đen nhấp nháy lướt trên dây đèn ngũ sắc giăng giăng ngâm nga :

Trồng trầu trồng lộn giây tiêu.

Con theo hát bội mẹ liều con hư.

Và Ngàn chợt đồng đánh hỏi Hoán :

— Ngàn theo hát bội được không chú ?

— Dư sức.

Nhưng Hoán đã tỏ ý bắt buộc Ngàn về. Cô gái nhìn theo cái đập tay phía sau của Hoán và cười cười bước vòng như trái thông khò chợt xoay trong gió để ngồi ngoan ngoãn phía sau cho Hoán chở. Khu

phố nhộn nhịp tưng bừng với những cơn gió biển lồng lộng màu áo, xô đật mái tóc, cuồn lá cây bay, mù tăm đôi mắt. Đêm, một đêm nào nữa đã đến. Lòng Hoán chợt khô lại, quắt queo như những trái me tây vẫn còn rụng rơi vang khẽ trên đường về.

chương hai

Chiếc xe lam thả Hoán xuống rồi hấp tấp chạy đi. Hoán đứng lơ ngơ nhìn theo đám bụi bay dạt về phía cánh đồng bên tay trái. Những ngôi nhà tạm bợ theo đường, vách lá mục trắng, khoảng rào lấp bụi, một vài cái hoa đỏ nhô lên giữa đợt nắng chiều vàng ửng. Đôi bướm trắng cắt cánh nối một vòng tròn cao phía trên ngang tầm lá xanh của cây chuối nước rồi mất hút.

Bao giờ cũng vậy, Hoán xuống xe ở đây, thay vì có thể ngồi yên đi một khoảng đường ngắn nữa để vào chợ. Hình như hàng dừa xanh ném sự rung động của những tàu lá cho gió biển vẫy rạt rào đã quyến rũ Hoán. Cặp mắt hướng thẳng suốt khoảng đường trước mặt, đôi tai lắng nghe từ cõi mênh mông đồng vọng ấy những âm thanh xô đẩy trộn lẫn nhau. Màu xanh ngút ngàn, bóng nước thấp thoáng, cây cầu vô tư lự nghiêng những nhịp trên viền xanh vắt ngang, kéo dài gần như bất tận về phía biển. Lúc đó tâm hồn Hoán như trải rộng ra cùng với không gian, còn thời gian là giờ lắng động của buổi chiều. Cảnh mặt trời trải nắng bao ngợp cánh đồng màu nâu, mang hương vị của trời cao, đất rộng, cây cỏ chân thật, hoa lá hiền lành, chim bướm ngoan ngoãn tới cho Hoán nỗi những cảm giác bồi hồi chạy suốt lòng mình về một nơi chốn xa lạ ngút ngàn nhưng đã trở thành gần gũi thân quen. Và Hoán chậm rãi thu ngắn quãng đường còn lại với nỗi vui thú của mình giữa không gian lồng lộng đó trước khi bắt gặp cái chật hẹp của góc phố đầu tiên hiện ra với ngôi nhà lò rèn phát ra những tiếng kêu sì sụp của ống bể, tiếng chan chát của búa đánh trên đe, tiếng lửa reo xi xi, cuối cùng là một tiếng xèo của thanh sắt đỗ nhúng vào hồ nước. Hoán dừng lại một chút để xem cái hoạt cảnh ấy. Hai cha con người thợ rèn chỉ ngược lên cười rồi cầm cui làm việc. Và cứ như vậy cho đến khi Hoán chán, ngắt một chiếc lá vắn tròn làm một chiếc kèn ngâm nơi miệng thời toe

toe rời khỏi.

Những ngôi nhà san sát hai bên đường, một ngã ba, một ngã tư. Mùa đá sỏi nồi tro tro trên màu cát trắng. Đám cây thấp, cành xào xác, mùi hương nồng nồng của khu bán tạp hóa, mùi thơm ngái ngái của những tiệm thuốc bắc dẫn Hoán đi miết. Ngã tư phía trước là đường chính, trái nhựa, bên trái là quán cà phê Tàu, bên phải là tiệm sách lớn. Quẹo tay phải đi một khoảng nữa là tới trường của Ngự dạy. Hoán đã thuộc từng vị trí của từng ngôi nhà khu này, chỉ thiếu một chút là Hoán có thể nhớ hết, đếm hết được từng gốc me tây cồ thụ nối dài hai bên đường. Mùa này, trái me tây khô khín rơi đèn mặt đất.

Hoán ghé lại quán cà phê liếc nhìn đồng hồ treo tường. Còn nửa tiếng nữa mới hết buổi dạy của Ngự. Hoán bước thẳng vào quán chọn cái bàn trong góc trái ngó thẳng ra đường, dĩ nhiên cũng ngó xéo được về hướng ngôi trường Ngự dạy.

Chủ quán là một người Tàu còn trẻ, và nói tiếng Việt như người Việt chính cống. Cái bụng phệ cổ hữu, chiếc quần dài sọc dưa xanh, áo thung trắng ngà, gương mặt trắng đẽ hòng mập phì. Ông ta tới trước mặt Hoán với nụ cười chưa tắt.

— Uống gì thầy.

Hoán nhẹo mắt:

— Chai bia.

— Nhỏ như mọi lần ?

Hoán gật. Chủ quán bước vào trong một lúc mang ra chai bia với một cái ly thủy tinh săn đá. Đặt chai bia và ly trước mặt Hoán, chủ quán bước ra đứng ngay cửa nhìn bâng quơ khu phố vẻ nhàn rỗi. Quán vắng, không có ai ngoài Hoán. Cái radio trên quầy đang phát ra một điệu nhạc Tàu Hoán nghe vui vui chứ không hiểu chi. Và Hoán rót bia vào ly.

Những ngum bia chiều, không thíc nhâm. Chất bia vàng óng ánh, bọt trắng quanh thành ly. Những ngum bia ngon trong nỗi hiu quạnh bốc nóng dần ba mặt. Hoán hình dung lại những ngôi quán sang trọng ở thành phố Hoán đã bỏ đi. Bạn bè. Tình nhân. Và kỷ niệm. Quá khứ chiều hôm nay về đây, lảng vảng trong tâm não u sầu của Hoán. Cơn mưa đêm vang trên mặt đường, tiếng hát cất lên, một giọng huýt sáo,

từng hình ảnh nhỏ, rời rạc, tự nhiên kéo về đông đủ, kết hợp để làm thành một quá khứ lớn, bao la, choáng ngợp hồn Hoán chiều nay.

Chủ quán trở vào ngồi vắt một chân trên ghế xem báo. Tờ báo trải ra trước mắt, cũ, nhau. Hoán chợt giật thót khi nhớ ra từ bao lâu nay giòng tin tức nơi ấy đã đứt. Hoán như một kẻ đắm tàu giữa biển khơi. Hoán lạc lõng không ai hay biết. Từ đây về nơi ấy đâu xa xôi gì. Một ngày đường, mấy trăm cây số. Nhưng bỗng dung xa xôi mất biệt lạ kỳ. Hoán như người bi phát vãng, đi đày nơi một hoang đảo xa xôi quanh năm không bóng người lui tới. Tờ báo gọi lên trong trí nhớ Hoán nhiều thứ, nó như một tin tức bất chợt, nối liền liên lạc khoảng đời lặng lẽ bắt tăm bấy lâu nay.

Hoán hỏi :

— Ông chủ, chiều nay có báo mới về chứ ?

Rời tờ báo, chủ quán gật :

— Ủ, có.

— Mua ở đâu ?

— Ngoài chợ.

— Đủ thứ báo hết chứ ?

— Không có đủ đâu, vài tờ người ta thường đọc thôi. Mua sớm mới còn à.

Hoán nhấp một ngụm bia, bâng quơ :

— Chiều nay tôi mua một tờ.

Những cơn gió biển thổi vào các con đường phố chợ, cuốn cát bụi bay dật dờ, cuốn cả những chiếc lá và giấy vụn chạy xướt kéo lê trên mặt đường nhựa đã nguội sút nắng. Những đứa trẻ con đang chơi banh trên khoảng đất trống nép bên ngã tư đường la hét cười đùa dành giựt nhau. Tiếng dội của trái banh thỉnh thoảng như vang vào những bức tường dội tối trí óc Hoán. Tiếng máy nổ ành ạch của một chiếc xe gắn máy cũ vừa chạy qua, vang dài cả khu phố rồi mất hút. Buổi chiều. Uống bia một mình tội nghiệp đến những vụn nước bám ngay trên da bàn tay. Hoán cười khẽ một tiếng.

Một tốp học trò nhỏ đi trò túi. Quần đùi đen, áo sơ mi trắng. Tiếng cười đùa của chúng kéo theo những tiếng cười đùa khác, rồi âm thanh vang tới báo hiệu cho Hoán biết buổi học chiều đã tan. Đám học

trò phút chốc đã tràn lan trên đường, màu áo trắng ngợp mắt. Học trò tiểu học dễ thương chạy nhảy như chim, liêng thoảng như thỏ. Ngự đã chấn dắt chúng như thế nào với một tâm hồn sững mềm ướt nước của con mắt vừa bước chân vào đồi. Cô giáo vừa ra trường, cao hơn học trò một chút, khôn hơn học trò một chút và biết đâu tâm hồn ấy vẫn còn dại dột, ngạc ngát như đám mây trời lang thang ngoài kia. Ngự, Hoán không thể hình dung ra được cô bé sẽ đứng nói gì với học trò trên bục gỗ, sẽ viết những gì trên tấm bảng đen. Đôi mắt ấy có lần nào khóc, gương mặt ấy có lần nào giận dữ. Hai bàn tay nhung êm ấy có lần nào vung lên những ngọn roi quất vào mông, học trò. Ngự, hoàn toàn Hoán không hình dung được.

Và chiều nay, Ngự mặc chiếc áo dài màu xanh nước biển. Quần trắng ủi thẳng nếp sáng bóng. Ngự cầm bên tay cây roi mây ngắn đã tưa đầu. Bên tay kia cuốn sách Quốc Văn lớp năm. Gương mặt Ngự ửng đỏ vì vừa thoát ra khỏi một lớp học nóng đầy bức bối. Trên đôi mắt to đen ấy còn vương một chút mệt mỏi. Tuy nhiên, Ngự từ trong đám đông học trò bước ra đi nếp bên đường, hai tà áo bay, chiếc quần ống rộng phất phơ trên mũi giày nó những hột cườm vàng Ngự đã là một cánh bướm tinh khôi nhất.

— Nay cô giáo vừa đi dạy về cho xin cây roi mây đi.

Ngự ngừng lên. Đôi mắt ngạc nhiên thoáng chốc im sững rồi giọng nói nhẹ hăng :

— Chú làm người ta hết hồn.

— Tưởng một ông nào theo chọc chứ gì ?

Mặt Ngự càng đỏ :

— Tưởng gì mà tưởng. Chú đi đâu đó ?

— Đón Ngự.

Chớp nhẹ mắt, cô gái tỏ ý nghi ngờ :

— Thôi đừng xạo nghe.

— Không đi đón Ngự chứ còn đi đâu nữa.

— Chú đi uống bia.

Hoán theo bên cạnh Ngự, cười :

— Ủ trong khi chờ cô giáo hồi hộp quá nên uống bia cho bớt hồi hộp.

(còn tiếp)



NGƯỜI CON GÁI

NGÔI ĐỒI MỘT

WYEN 1974

CHUYỀN TẦU VỀ

truyện dài DUYÊN ANH

Chị Hà nói :

— Mẹ không cho phép đâu. Anh hứa với mẹ những gì, quên rồi
hả, anh ?

Đó, câu chuyện thân mật của anh em chúng tôi, buồm tối, trước
hôm anh Vũ trở về đơn vị. Nó gượng gạo, đứt rời, chẳng đâu vào
đâu. Mỗi người cố gắng giữ gìn để không làm cho nhau buồn thêm.
Mỗi người ôm một nỗi buồn riêng. Và dấu kín. Chị Vân mới chỉ biết
anh Vũ « bình phàm đâu ra đó », chị chưa biết anh Vũ người anh hiền
lành của chúng tôi, người học trò ngoan ngoãn, nhường nhịn nồi tiếng
trường học ngày xưa, người công dân nhu mì của xứ sở, đã nuôi thù
hận ngày sang ngày. Hèn chi, anh Vũ chả nói với anh Tâm rằng nếu
anh sống sót trở về không bị què cụt, anh cũng mệt mỏi, rã rời, anh sẽ
chỉ sống cho cá nhân anh. Tôi phải nghĩ gì về chiến tranh ? Nghĩ như
mẹ tôi. Nghĩ như anh Tâm. Nghĩ như anh Vũ. Nghĩ như chị Vân. Nghĩ
như anh Sơn. Tốt hơn cả, không nên nghĩ gì.

Không nên nghĩ gì rồi vẫn nghĩ. Chẳng hạn nghĩ ngọt về
số phận người-tình-chiến-địa-chưa-tỏ-tình của chị Vân. Nếu vừa tới đơn
vị, hay tin anh Lương bị giết chết một cách tàn nhẫn, anh Vũ sẽ ra sao.
Chắc chắn, phản ứng đầu tiên của anh là uống rượu say mềm rồi khóc.
Và tinh rượu, anh mài lưỡi lê sáng ngời, chùi nòng súng bóng loáng,
đợi dịp rửa thù cho bạn anh, cho em gái anh. Rồi nếu anh Vũ gục ngã,

bạn anh lại lo rửa thù cho anh. Cứ thế tiếp tục, một thê hệ lo rửa thù và quên mọi chuyện khác và chẳng biết đến bao giờ thù hận tiêu tan. Tôi hiểu rõ anh Vũ, vì là anh tôi. Kỷ niệm của chúng tôi quấn quýt lấy nhau. Toàn kỷ niệm đẹp, kỷ niệm êm đềm và hiền hậu. Anh Vũ bứt khỏi kỷ niệm chung để góp nhặt riêng những kỷ niệm cay đắng, ngậm ngùi, những kỷ niệm anh không muốn có mà cứ phải nhận, muốn quên mà cứ phải nhớ. Chẳng ai có quyền cứu rỗi anh. Người ta chỉ ngồi trong xó tối nguyền rủa chiến tranh và luận về tình nghĩa. Tôi tin rằng, vào cuộc, những kẻ hiền hòa nhất cũng sẽ mang cái tâm sự nao nề của anh Vũ. Trừ khi người ta là đá người ta mới thản nhiên trước cái chết của kẻ mình thân yêu. Và người ta úa héo cảm xúc. Anh Vũ là biểu tượng của tuổi trẻ Việt Nam. Không tra chiến tranh, thù ghét là đắng khác, nhưng chấp nhận chiến tranh (Không chấp nhận mà được ư?). Và đã chấp nhận thì đứng thẳng đương đầu, đứng thẳng chọn lựa sự sống, cái chết không chút đắn đo, không chút mặc cảm. Anh Vũ rất người. Tôi yêu anh tôi.

Bây giờ, anh đã ra đi. Niềm vui phủ du anh đem về đã hết như mấy ngày phép ngắn ngủi của anh. Chúng tôi lại thu đòi chúng tôi ở tinh ly hắt hiu này y hệt từng con ốc gói kỹ niêm im lặng vào cái vỏ cứng.

Chương tám

Nửa tháng sau, chị Vân nhận được bức thư đầu tiên của anh Lương, Hình như chị Vân không mấy xúc động. Chị đọc xong, cho chị Hà và tôi đọc. Bức thư của người-tình-chiến-địa-chưa-tỏ-tình của chị Vân viết như sau :

KBC 47... ngày... tháng... năm 19...

Thân gửi cô Vân,

Về tới đơn vị buổi chiều thì ngay buổi tối, anh Vũ tặng tôi một món quà tôi hằng mong đợi : Sự chấp thuận của cô cho tôi được thỉnh thoảng viết thư thăm cô. Nếu huy chương anh dũng hay một thứ huy chương nào khác cao quý nhất, vẻ vang nhất cho đời lính của tôi thì huy chương đó chỉ

là sự được quen biết cô. Tôi không biết giả dối. Không lẽ tôi giả dối với em gái một người bạn tôi yêu quý là Vũ? Chắc anh Vũ đã nói chuyện về tôi với cô. Tôi mồ côi cha mẹ, không có anh em. Vào lính tôi mới cảm thắm nỗi cô đơn. Giá tôi có gia đình như anh Vũ, có nhiều em như anh Vũ, tôi đã biết tiêu pha những ngày phép thật ý nghĩa. Hay chỉ cần một người em thôi, lúc buồn bã viết thư tâm sự cũng đỡ phiền muộn. Bất hạnh cho tôi là tôi không có một mái nhà để trở về. Tôi đành leo lên hạnh phúc của anh Vũ. Nghe anh Vũ kể lè nỗi mừng rõ của gia đình anh khi thấy anh về, tôi bất thèm và ghen tuông. Thèm nữa là tách cà phê của cô pha cho anh Vũ. Giống hệt anh Vũ, tôi rất ghét cái bọn «em gái hậu phương» bầy trò «thương anh lính chiến». Lâu lâu, tôi nhận được cái khăn thêu vờ vắn, một bức thư mẫu có thè sao chép gửi cùng một lúc cho hàng nghìn tên lính, tôi đã liêng đi, không dùng, không đọc. Tôi cũng ghét luôn cái bọn ca sĩ diêm dúa «Ủy Lạo Chiến Sĩ» bằng những bài hát rẻ tiền. Chúng tôi đã có một thứ tình yêu thắm thiết, dục giã chúng tôi chiến đấu là tình chiến hữu. Mọi thứ khác, kể cả những danh từ trứu tượng, mơ hồ như tổ quốc, dân tộc, lý tưởng đều không đáng kể. Tôi dài dòng quá phải không, cô Vân. Tôi đâu thích viết thế này nhưng tại vì tôi không biết phải viết gì cho cô. Tôi thật vụng về, đáng trách. Cám ơn cô đã cho phép tôi thỉnh thoảng viết thư thăm cô. Tôi chẳng có mấy hy vọng được cô trả lời. Nhưng, bất ngờ, nhận thư cô, hẳn là tôi sẽ cảm động lắm. Chúc cô luôn luôn mạnh.

Thân chào cô,

Đặng Thiên Lương.

T.B. Anh Vũ bảo tôi ráng sống trăm năm, tôi sẽ cố gắng sống trăm năm và hy vọng vài năm nữa hết chiến tranh để cô bé Duyên khỏi thắc mắc.

Tôi mỉm cười vì câu «tái bút» của anh Lương. Chị Vân không cười.

Chị hỏi :

— Nhỏ Duyên nghĩ gì về bức thư của ông lính khó tính này ?

Chị Hà đáp giùm tôi :

— Anh ấy đâu có khó tính. Anh ấy ưa sự chân thành.

Tôi nói :

— Anh ấy kín đáo.

Chị Vân gật đầu :

— Nhỏ Duyên nhận xét đúng. Bây giờ em «giải đáp thắc mắc»
giùm chị đi. Đó, chuyện bắt đầu bằng một chuyện về phép của anh Vũ,
tiếp theo một bức thư.

Tôi vỗ nhẹ vai chị :

— Hãy viết ngay cho anh Lương một bức thư mà ngoài anh ấy,
không ai có đề sao chép.

Tôi trả bức thư của anh Lương. Chị Vân cầm lấy. Giọng chỉ
buồn buồn.

— Viết thư cho anh ấy rất dễ.

Chị Hà đứng dậy :

— Em không dính dáng vụ này. Miễn đóng góp ý kiến. Tuy
nhiên, em «khuyến cáo» chị nên tránh thêm những rắc rối tình cảm, kèo
đã khồ sê khồ thêm.

Chị Hà bỏ xuống nhà. Ít khi chị Hà chịu ngồi lâu tâm sự. Rốt
cuộc chỉ có mình tôi là con nhỏ đã ngồi hàng giờ nghe bố tôi hồi tưởng
dĩ vãng dễ dàng khuất trên chuyến tàu mơ mộng của ông và chói với
giữa miền địa đàng đã bị đốt cháy. Chỉ có mình tôi ngồi hàng giờ nghe
mẹ tôi kể tình thương hại anh Tâm trốn chui trốn lủi và anh Vũ dầm
sương giải nắng. Chỉ có mình tôi ngồi hàng giờ nghe anh Tâm than thở.
Chỉ có mình tôi ngồi hàng giờ nghe anh Vũ thở than. Chỉ có mình tôi
ngồi hàng giờ nghe hai người chị lo sợ tương lai và nhìn nhan sắc của
họ tàn phai nghiệt ngã. Chỉ có mình tôi ngồi hàng giờ nghe tình yêu của
mình phiêu dạt đến chốn mơ hồ. Và, cũng vẫn chỉ có mình tôi ngồi hàng
giờ, ngày qua ngày, ngó con tàu tê liệt, ngó cuộc đời thiểu ngủ, ngó
thời đại hưng hò rồi cảm giác mình bị lún trên bãi cát, lún sâu mãi
đúng lúc thủy triều dâng cao. Có phải người ta lớn lên, khôn ra, già
đi bằng những suy nghĩ? Có phải người ta nhiều nghi ngờ, lầm lẫn ức
bằng những suy nghĩ? Người ta sinh ra đâu phải để nghi ngờ, ẩn ức.
Có thứ cây nào cho trái ngay mà không cần tro nụ, đơm hoa? Tôi, những
người cùng tuổi tôi là thứ cây đó. Chúng tôi thiểu vắng thơ ấu mệt ống,
trống rỗng niên thiếu hoa mộng. Chúng tôi chỉ có trưởng thành cay đắng.
Chỉ là thanh niên cháy nắng. Một loại trái cây tủi nhục, thứ khồ qua tội
nghiệp của cuộc đời. Anh Sơn đã đả kích những nhà văn phục hồi dì

vắng, những nhà văn tạo dựng bóng mát kỷ niệm của họ để tuổi trẻ đi giữa sa mạc, cát bóng hôm nay có một gốc dừa dừng chân, có một vũng nước giải khát. Anh Sơn hơi nóng nẩy. Những nhà văn ấy có thể làm gì hơn ? Ai có thể làm gì hơn ? Tất cả đều đã bất lực. Văn chương càng bất lực, dù là văn chương viễn mơ, văn chương dẫn thân, văn chương có lửa, văn chương nước mắt hay văn chương xách động. Không ai cứu nổi tuổi trẻ thoát cơn khổ hiện tại. Không ai tự cứu nổi mình, nói chi cứu người khác. Thành ra, những bóng mát trưa hè, những gốc dừa sa mạc chỉ là những cố gắng cùng mình, những thiện chí sau chót của những người còn chút tình yêu mến tuổi trẻ. Dẫu vậy, những cố gắng, những thiện chí của họ vẫn chẳng đi tới đâu. Trái cây không được trổ nụ, đơm hoa, luôn luôn, là trái-khổ-quá-tuổi-trẻ-bây-giờ.

— Nghĩ gì thế, nhở Duyên ?

— Có phải chị lo sợ câu tái bút của anh Lương không ?

— Ủ, đúng quá.

— Chị sợ anh ấy chết trận ? Chị sợ vừa thân nhau đã xa nhau mãi mãi ?

— Đó là lý do chị ngăn ngại viết thư cho anh ấy. Viết dễ mà hóa ra khó.

— Chị cứ viết đi.

— Tại sao ?

— Chẳng nên để anh ấy trông đợi. Một ngày của anh ấy lâu bằng một năm. Cứ thế mình nhân lên và anh ấy sẽ sống trăm năm. Được an ủi người khác là an ủi mình, chị à !

— Chị nghe em.

Không còn chuyện gì để chúng tôi nói với nhau nữa. Ngay hôm đó, chị Vân viết thư trả lời anh Lương. Trong đời sống buồn bã của chúng tôi, có thêm anh Lương. Bức thư của chị Vân, chị lại cho tôi đọc, như sau :

Tuy Hòa ngày... tháng..., năm 19...

Thân gửi anh Đặng Thiên Lương,

Tôi đã nhận được thư của anh. Định không trả lời anh nhưng em gái tôi khuyên nên viết cho anh gấp. Anh đừng giận nhé, anh Lương. Thư của

anh, ba chị em tôi cùng đọc. Chúng tôi chia nhau mọi nỗi vui buồn mà. Tôi bảo anh khó tính. Em Hà bảo anh chân thành. Em Duyên bảo anh kín đáo. Anh khó tính, chân thành hay kín đáo ? Hãy tạm biết anh có chút ẩn ức. Ẩn ức làm chi, anh Lương ? Khi nào anh ẩn ức, anh cứ viết thư cho tôi, hy vọng anh sẽ quên ẩn ức. Anh đừng tin hết những gì anh Vũ kề về gia đình tôi. Tuy nhiên, nếu anh thích, anh có thể chọn Tuy Hòa làm chỗ trú chân những ngày phép của anh và chị em tôi sẽ thay phiên nhau pha cà phê mời anh. Cây nhà lá vườn mà, anh Lương. Mong được đọc những bức thư mới của anh. Chúc anh hoài hoài vui vẻ và tin rằng, ở một chỗ nhỏ bé trong cuộc đời, vẫn có những người yêu mến sự chân thành.

Chào anh.

Nguyễn thị Vân

— Được chứ, nhỏ Duyên ?

Chị Vân hỏi tôi.

— Được. Cho em viết thêm câu tái bút ngắn nhé !

Chị Vân cười. Tôi đã ghi ở dưới bức thư câu này : *Hy vọng những thư sắp và sẽ gửi cho chị Vân của anh chỉ có một mình chị Vân đọc. Và đọc xong, chị tương tư chiến trường.* Chị Vân đọc lại câu tái bút của tôi. Đôi mắt u ẩn của chị ánh lên những sợi băng khuông thật mơ hồ thật diệu vợi mà chỉ mình tôi cảm thấy. Đã lâu lắm rồi mới được nhìn đôi mắt chị Vân, đôi mắt của phút giây rung động tình cờ.

— Duyên ơi !

— Dạ.

— Có một chút thương nhớ chiến trường là có một chút hy vọng thu ngắn chiến tranh.

— Em nghĩ thế.

— Bắt chước anh Vũ, chị chấp nhận gửi hồn mình ra chiến trường. Ta khởi sự cầu nguyện cho anh Lương sống trăm năm.

Thư của chị Vân đi. Thư của anh Lương về. Hai người thân nhau. Tôi đoán không sai. Tôi lá thư thứ hai mươi mấy gì đó, chúng tôi không được đọc chung với chị Vân nữa. Chị Vân giành cả phần... tái bút. Có lẽ, tái bút dài gần bằng thư.

(Còn tiếp)



và bạn ngọc

Chị HỒNG THỦY (Cam Ranh) : Cám ơn những lời chúc Tết của chị. Về vụ chị trách khéo, thành thật xin lỗi chị. Và cả anh nhà nữa. Tôi đã đọc NT&EA của chị. Xin được phát biểu vài «cảm tưởng» : Chị viết dễ dàng quá. Có lẽ vì chân thành. Văn của chị đọc thoải mái vô cùng. Tại chị hơi «tham»—ai cũng tham lam khi viết về kỷ niệm của mình, cứ tưởng rằng viết một lần rồi thôi—do đó, truyện bị loãng. Đề nghị chị nên cõi đọng lại và đừng cần trung thành tuyệt đối với kỷ niệm. Kỷ niệm về tình yêu hồi niên thiếu vốn dĩ nó đã hoa bướm rồi nhưng vẫn phải vẽ vời thêm hoa bướm cho nó. Nếu như chị muốn chiều ý anh, nghĩa là trở thành nhà văn. Và, dĩ sirs đề chị trở thành nhà văn. Thăm anh và các cháu. Uớc ao được ăn món canh... Duyên Anh. Thân (DA)

P. CẨM THUẬN (Quy Nhơn) : Luôn luôn suy nghĩ về đề tài mà cháu bảo là khó viết, chắc chắn sẽ có ngày viết được. Và rất hay. Vì đề tài ấy lạ lắm đấy.

TÊ HÁT (Gò Công) : [Chúng tôi vẫn làm công việc ấy với các bạn ngọc. Vậy bạn yên tâm.

TRẦN VIỆT (Quy Nhơn) : Thưa ông, tôi không viết bài bình phẩm cái thái độ văn nghệ của ông Nguyễn Mộng Giác, sư phụ của ông đâu, nhưng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Xin ông chịu khó hiểu biết thêm chút xíu : Bài đăng trên báo T.N. do bắt cứ ai viết đều phải có sự đồng ý của tôi. Vậy «ném đá dấu tay» ở chỗ nào ? Tôi không thể dim được ông NMG vì ông này đã đi vào văn học sử với giải thưởng Pen Club rồi. Mà dim

ông ấy làm chi, tốn sức lao động lắm.

LÊ THÁNH THƯ (Nha Trang) : Bạn nên tìm đọc bài phê bình cuốn sách trung giải của ông Giác trên các nhật báo *Điện Tín* (số phát hành tháng 11-74) tạp chí *Văn Học* (số tắt niên 1975) và *Phò Thông* (số tân niên 1975). Sau hết, đọc lại *Bách Khoa* có bài người ta phỏng vấn ông Giác cùng những bài nhận định văn nghệ văn gừng của ông ta, bạn sẽ có câu giải thích. Về chuyện bạn muốn in thơ, nếu có dư tiền, cứ việc in cho vui. Bằng phải vay nợ in thơ thì tại hạ xin có lời can ngăn chí tình.

DI UYÊN (LQĐ) : Sẽ chiều ý em nếu bài được chọn đăng.

TRẦN HUẾ (Huế) : Anh có thể tâm sự với em câu này mà không sợ giả dối : Anh vào đời đơn độc với vốn liếng kiến thức tự học trong sách và ngoài cuộc sống nên anh hiểu rõ những người như em. Và anh luôn luôn chú ý tới những người em của tuổi anh 20 năm về trước. Hãy nhẫn耐nại nghĩ rằng cắn nát nghịch cảnh, mặc cảm đẻ vươn lên. Có anh cõi võ.

TRẦN THỊ LOAN (Long Khánh) : Sẽ đòi hỏi em nhiều cõi gắng đỡ.

Truyện đầu tay của em chưa thể đăng được.

THU LAN (Hòa Khánh) : Những số báo con thiếu, có dịp lên Sài Gòn tới nhà bố mà lục, sẽ có. Chú Trịnh dạy học ở Phan Thiết. Hãy học cho giỏi đã. Học giỏi trước, viết văn sau. Nhớ chưa ?

MỘT CHÁU Ở HÒA KHÁNH : Bạn sau viết tên rõ rồi hãy ký nhé. Số XHTN còn dư cả trăm cuốn. Đừng buồn. Có dịp lên Sài Gòn ghé tòa soạn, chúc sê... kính biếu.

TÚ ANH (Đà Lạt) : Cám ơn rất nhiều về bức thư chia sẻ «ba mươi tuổi» của chú. (T.K.T.)

THANH (Bla) : Đồng ý, sẽ «dẫn dắt cháu trên con đường văn học». Nghe ghê thí mồ. Thôi cho chú sửa lại, sẽ hướng dẫn cháu viết văn nhé !

TRÀM XƯA (?) : Đừng bất mãn. Chuyện cũng đơn giản thôi. Ngày cả tên chú hiện giờ cũng là tên của bao nhiêu quán cà phê, son phấn, may áo, hói tóc khắp nước. Cái tên mình có là gì. Đời mình cũng chẳng là gì, cháu à ! Chú Trịnh không ở Sài Gòn. Chú ấy đang dạy ngoài Phan Thiết.

K.H. LINH PHƯƠNG (Phú Thọ) : Có gì cản ngăn đâu ? Cứ đến hoài

với T.N. Chú rất thông cảm hoàn cảnh của độc giả T.N. Làm sao hơn ? Có ai «tài trợ» T.N. đâu để hạ xuống còn 100 đồng. Ông Khai Trí, chủ hiệu sách to nhất nước Việt Nam, mỗi ngày bán hàng ngàn cuốn sách, lợi tức như nước mà còn cho tuần báo Thiếu Nhi biến thành...giai phẩm xuân thu nhị kỳ vì không chịu nỗi lỗ vốn. Huống chi chú chỉ biết trông vào ngòi bút. Thế mà T.N. vẫn anh dũng xuất bản. Chú chỉ hanh diện điềm đó, niềm hanh diện của người nghèo.

THY AN (?) : Sẽ chiều ý cô em.

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (Hộp thơ M.2 - TSN) : Sẽ đăng bài thơ của ông . Chữ tuồng gượng gạo và thiếu chất thơ nhưng chúng tôi để nguyên.

MỘNG TRINH (Đà Nẵng) . Đừng gửi tiền vào mua sách vì sẽ chẳng có ai ra Bưu Điện nhận tiền và cũng chẳng có ai ra Bưu Điện gửi sách. Cứ mua ở ... địa phương là được rồi. Em yêu đã có từ hôm nay. Thư của con không lạc nhưng đúng như con nghĩ, Tết nhất bị tạm quên đó.

CHU TƯỜNG LINH (Huế) : Đã nhận được bài thơ của ông. Xin gửi cho bài khác.

BẢO TRINH (Cần Thơ) : 1) Hai

cái tên đó vẫn chỉ là bút hiệu của một người mà tên thật, hắn không muốn tiết lộ. 3) Đúng, đó là bút hiệu của Đ.T.L. 3) Không, chú không có cuốn nào ký VML. Làm sao cưỡng được kỹ thuật nhà in. T.N. rất tài tử nên sách báo ít khi đúng hẹn kỳ.

HẠC TÓC BÍM (Phan Rang) : Phải, cả hai người em hỏi đều đã và đang dạy học. Bài đã nhận đủ. Cứ viết tiếp. Viết về tâm trạng cô giáo mới ra trường chắc sẽ hay đấy.

HOÀNG GIANG (Đà Lạt) : TNCN đã xuất bản từ khuya. Cám ơn đã khen cái bìa và truyện đang viết (Đ.T.L.)

CHÂN DUNG (Đà Lạt) : Nếu bạn muốn, bạn sẽ đạt được mục đích của bạn. Khó gì đâu, nhất là với T.N. Làm thơ là làm thơ, không cần (không thèm) hỏi thơ mình có được không. Anh D.A. đã vô cùng khó nhọc khi viết NCGNDEMCTV. Chưa từng thấy anh ấy viết vất và thế. Có lẽ tại anh ấy thiếu sức khỏe. Thăm bạn. (Đ.T.L.)

HOÀNG THỊ NGỌC LAN (Phan Rang) : Cháu nên viết về đề tài mà cháu trách chú tại sao không viết. Chú già rồi, không thể viết loại đó, tuy rất muốn viết. Nếu cháu viết được, cháu sẽ thành công ngay. Chúc cháu thành công.

NGUYỄN HỒ NAM (Phan Rí) :
Bạn đừng ngại ngùng gì cả. Chúng tôi rất hân hạnh được bạn cộng tác.

TRẦN ĐÌNH NGHĨA (Sài Gòn 5) :
Câu em trích là của người bạn già của em đó. Và đúng vậy. Cứ thế tiếp tục nhé !

VÕ LAN HÂN (Sài Gòn) : Cám ơn anh rất nhiều. Xin cứ tiếp tục viết cho TN. Vì viết cho TN là tìm về thời đã mất. Thân (Đ.T.L)

Ký giả NGUYỄN HƯƠNG NHÂN (Đà Nẵng) : Cám ơn cuốn *Mưa trên sông* anh đã gởi tặng bằng Bưu điện. Việc anh nhờ đăng quảng cáo rất khó vì TN in typo nên hình của anh phải làm cliché mất thi giờ chờ đợi. Nếu anh thích, sẽ đăng quảng cáo bốn kỳ bằng chữ sấp. Vậy cho biết tin ngay. Tuy nhiên ở số này chúng tôi sẽ giới thiệu *Mưa trên sông*. Ngày 24-3, nếu tôi ra Đà Nẵng diễn thuyết, sẽ tìm anh đi dạo cảnh.

TRẦN LƯU NGUYỄN (Long Xuyên) : Người lạ mặt xét ra chả lạ mặt tí ti ông cụ nào. Uớc mong sẽ nhận được bài thường xuyên. Về tuổi thơ, về tâm sự thầy giáo tương lai. Về cả tình yêu nữa, dĩ nhiên. Thân mến.

HOÀI MƠ HÀ NỘI (Bình Dương) : Lâu lâu viết cho chú vài giòng là đủ rồi. Mạnh khỏe thường chứ, cô bé ?

ĐÀN MƠ (Quảng Ngãi) : Cháu cần chú ý tới văn điệu. Thơ của cháu (những bài lục bát mới nhất), văn không chỉnh tí nào cả. Làm ít thơ mới hay.

TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG (Rạch Giá) : Cứ làm như bố chưa biết Rạch Giá ấy. Bố đã ở đó... hai ngày. Vậy khỏi tả cảnh R.G. nữa. Thứ bảy, 8-3 vừa qua, bố ra Phú Quốc, máy bay bay trên R.G., muôn nhảy dù xuống xin con một bữa cơm mà không có dù, chỉ có phao đeo thôi. Lại quên sổ nhà con rồi đó.

ĐƯỜNG NHI (Châu Đốc) : Vì số 155 kẹt bài mà bài có dính tới ông giáo sư Hòa hơi dài nên phải gác. Số này định đăng bài của một Sinh Viên Sư Phạm viết từ trong năm mà TN đã loan báo. Cuối cùng TN quyết định quên luôn ông ta. Không nên cho ông thêm vinh dự nữa. Vì ông ta chẳng có gì đáng nhắc nhở. Người ta đã bảo chú vậy. Cứ đề ông ấy «đắc chí» đi. Có lẽ ông ta chỉ «đắc chí» ngoài mặt. Mà bận tâm tới ông ấy làm gì. Có đáng gì đề cháu «cay cú» ông ta vậy ?

bài nhạ̄n đượ̄c từ bạn ngọc

THƠ

tê bình phuong kim bá, p. cầm thuận, nguyễn hồ nam, hà ngọc hùng,
châu tiễn văn, vũ hoàng ndk, ngọc thùy khanh, bùi thành, lê công lộc,
phạm miên trường, trình mỹ thành, văn thị hướng, duy châu, cung
tường linh, phạm dũng phuong, phạm lê nguyễn, duy châu, cho bích
sơn, cung tường linh, hạc tóc bím, hàn mặc du uyên, phạm thị kim
phuong, vũ quang cỏ may, nghiêm nhiên, trầm thị dẽ thương, trương
thảo nguyễn, vũ văn, jalau, vĩnh liêm, chân dung, công huyền tôn nữ
mộng trinh, sao y, cung tường linh, lê thánh thư, thy an, bảo trinh,
nguyễn hàn thư, hoài thương, trần cõ lữ,ặng trường xuyên, thiên
viễn, th. t, võ đình thắng, ngân sơn hà, toàn thiên mỹ lam, nhật phiêu
bồng, cao văn chênh vênh,ặng văn đồng, thy an, nguyễn xuân trường,
trần thành thạch, nhật phiêu hồng, trần thi vũ, k. vũ, l. mỹ trang, cỏ
mây tím, đàn mơ, ti tan, hà huyền hoa, đoàn ái vũ, huỳnh liễu ngạn,
lê đồng dao, nguyễn cao gương, tùng vân, mừng hoang vu, hoài thương,
tương thanh quang thu, hoàng ngự uyên, thiên hương, nguyễn ngọc
yên hà, phan văn quang, nguyễn hữu liệu, võ ca dao.

VĂN

trầm thị dẽ thương, võ lan hân, p. cầm thuận, trần thị minh hiền,
trầm xưa, nhàn du, huỳnh bá hữu ninh, phi hiền, trọng thi, nguyễn hồ
nam, chung thủy, hàn mặc du uyên, cho bích sơn, lụa ngày xưa, hạc
tóc bím, k.h. linh phuong, phạm thị kim phuong, nhật thiên mai, công
huyền tôn nữ mộng trinh, doãn vi, di uyên, nguyễn kim thầm, toàn
thiên mỹ lam, trương thị kim chi, vĩnh liêm, huy linh, nguyễn thị vông
vang, t. q. th., khuê việt trường, võ lan hân, tí vi ti, trần thị loan,
thiên hương, võ đình thắng, mắt to, quyên thơm c. x. t. v., nguyễn h.
thanh, thái thị xuân cúc, hoàng du thụy, hoài mơ hànội, trần lưu nguyễn,
bảo trinh.

2

sách của
tháng năm



đẹp nhất
đời người

ĐỊNH THIỀN LUYỆN

BÂY CHIM TRĂNG TRONG SÂN TRƯỞNG NỮ

