

# *tuổi ngọc*

18

tuần báo của tuổi vừa lớn

Nason  
AP 215  
1924+

HUYỀN  
XƯA



# những cuộn sách xuất bản



ĐỊNH TIẾN LUYỆN  
NHỮNG MÀNH SAO  
Ở TRÊN TRỜI

tháng 11

trong năm  
**1971**

CON THÚY  
DUYỀN ANH



ANH EM  
KIẾN VÀNG  
ĐỊNH TIẾN LUYỆN

tháng 8

THƠ HỒNG  
TỪ KẾ TƯỜNG

tháng 10

QUÊ NỘI  
DUYỀN ANH

tháng 12



TUẦN LỄ TỪ 23 - 9 | SỐ 18 | BỘ MỚI | GIÁ 40đ.  
ĐẾN 30 - 9 - 1971

# **tuổi ngọc**

TUẦN BÁO CỦA TUỔI VỪA LỚN

CHỦ NHIỆM :

THƯ KÝ :

QUẢN LÝ :

TRỊ SỰ :

DUYỀN ANH VŨ MỘNG LONG  
ĐỊNH TIẾN LUYỆN, TÙ KẾ TƯỜNG  
ĐẶNG XUÂN CÔN  
NGUYỄN MAI

VĂN

quân sự học đường  
ở trong lòng bàn tay  
như lá me bay  
những con sóng nhỏ

vũ thiên chương  
nguyễn mai  
lê thị dung chí  
lê du ngọc

THƠ

du tử lê • nguyễn như hương • trang uyên oanh •  
nguyễn dật thuyết • tâm nguyên • hồ thị kim  
hoàn • dung hạ

TRUYỆN  
DÀI

ngựa chứng trong sân trường  
huyền xưa  
đo tiêu thư  
trong nhật ký của quỳnh

vũ mộng long  
tù kế tường  
duyên anh  
định tiến luyện

MỤC  
THƯỜNG  
XUYÊN

nhin xuống cuộc đời  
bông hồng cho tình đầu

tòa soạn và bạn đọc viết  
đoàn thị ánh tuyết — hà  
thu thủy

dưới bàn học  
sưu tầm  
bệnh mới lớn  
chợp phô tuổi ngọc  
viết ngắn

tú uyên  
linh việt

bác sĩ nguyễn tuấn anh  
kiến vàng  
mai — hoàng như phượng — hạ lý

Tòa soạn, trị sự : 38 Phạm Ngũ Lão Saigon — Đ.T. : 23.595  
BIÊN LAI SỐ 597/BTT/NBC NGÀY 24-4-1971

**TUẦN BÁO RA NGÀY THỨ NĂM**



## hội đồng báo chí phóng tay phát động

Hội Đồng Báo Chí phóng tay phát động nhất : Nhật báo và báo định kỳ phải chấm dứt ngay những vụ bẩn số đêđê, tố đầu, nói chung là dạy độc giả đánh bạc trên báo. Nhật báo và báo định kỳ cũng phải chấm dứt ngay những tiêu thuyết khích dâm, những điều tra, phỏng sự khiêu dâm và những mục hạnh phúc phỏng the nguy trang dưới lớp y học. Thời hạn Hội Đồng Báo Chí cho các nhật báo là một tuần, báo định kỳ là hai tuần. Hội Đồng Báo Chí muốn làm sạch sẽ báo chí, muốn báo chí được kinh nề sau nhiều năm tháng vàng thau lắn lộn và làng báo bị độc giả đánh giá quá thấp. Chưởng đầu của Hội Đồng Báo Chí chưa biết kể quâ̂ ra sao nhưng rất đáng khen ngợi. Tuổi Ngọc càng hân hoan khen ngợi. Chưởng thứ hai của Hội Đồng Báo Chí nhầm tuần báo ma quái, rắn rết nhì đồng. Chưởng này hơi khó. Vì loại tuần báo tranh

anh nhì đồng thường chỉ là sách xuất bản hàng tuần nguy trang thành tuần báo, giấy phép do P.H.N.T. cấp. Chưởng thứ ba phóng vào tạp chí chí giới thiệu một tác giả. Như thế, không thể gọi là báo. Nếu thành công, trong tương lai, Hội Đồng Báo Chí sẽ hỏi thăm sức khỏe những tờ báo đầu độc xã hội thảm khốc nặng ký lô khát. Hội Đồng Báo Chí đã cảnh cáo hai ký giả bôi bẩn danh dự của người tài tử điện ảnh. Cái đà đó nương đi, những người có thiện chí hết sọ «các bô» ký giả trưởng mìn là Khồng Tử, vung bút lên là ai cũng có tội lỗi. Hoan hô Hội Đồng Báo Chí. Bao giờ Hội Đồng Báo Chí loại được ký giả bắt đắc dĩ ra khỏi làng báo thì đó là lúc xã hội hướng thiện thật sự và lãnh vực nào cũng chỉ còn toàn những người có tài và lương thiện. (Ái Hoa)

## tủ sách mây hồng và những cuốn sách tốt

Trong khi sách, truyện ma quái ồ ạt xâm lăng các cổng trường tiểu học Việt nam thì cũng có vài người dám xuất vốn cõm chống trả cuộc xâm lăng thảm khốc đó. Một trong vài người đó là ông giám đốc chủ trương tủ sách MÂY HỒNG, xuất bản đều đặn mỗi tháng bốn cuốn. Truyện do các nhà văn nổi tiếng như Du Tử Lê, Hà Huyền Chi, Vũ Hanh, Minh Quân... viết. Không nói về nghệ thuật thì sách Mây Hồng là những cuốn sách giải trí lành mạnh, ấn loát khá đẹp, ít lỗi chính tả, giá bán phổ thông. Sau mỗi cuốn truyện còn có phần phụ lục về kiến thức phổ thông rất tốt cho học sinh tiểu học và trung

học đệ nhất cấp. Nếu Mây Hồng chịu khó nghiên cứu lại mẫu bìa trơn sáng hơn và đề khởi bị đồng hóa với sách của vài nhà xuất bản khác thì Mây Hồng xứng đáng là tủ sách bồ ích và đẹp nhất của thiếu nhi hôm nay.

## tặng phẩm cho chương trình đó vui để học

Tôi rất yêu chương trình Đỗ Vui Đề Học trên vô tuyến truyền hình. Đã nhiều lần tôi bảo với chủ nhiệm Duyên Anh rằng, mỗi tuần mình nên tặng ít sách báo cho chương trình. Chủ nhiệm cười : Thường thường, người ta gửi tặng phẩm cho Đỗ Vui Đề Học chỉ nhằm mục đích quảng cáo những món hàng ẽ. Thí dụ tập thơ Âm (hàm của ông Đặng Đức Côn) thì cũng chỉ để cho đi. Nhưng bắt tội học trò đọc tâm sự Âm thăm của ông thi sĩ thi đau khổ quá. Lại còn ông đồng được sỹ tặng Song long tinh rồi chủ hãng xì dầu tặng một lọ Tầu vị yến. Bắt học trò xuất sắc bê chai tầu vị yến rời khỏi Trung Tâm Học Liệu, thật đáng trách. Tại sao người ta chưa tặng... nước mắm Con Cua, mắm ruốc Bà Giảo Thảo ? Ông giám đốc nhà sách Khai Trí giàu nhất nước, học trò nào chẳng một lần viếng hiệu sách vĩ đại của ông, thế mà ông chưa chịu tặng một bộ sách giáo khoa hay những bộ tư liệu quý giá cho mỗi tuần để thay thế Song long tinh, Tầu vị yến. Những hiệu sách Liên Châu, Xuân Thu, Tự Lực, Văn Nghệ, Sài Gòn đâu, gửi tặng phẩm đi chứ ? Quý vị gửi nhiều, Trung Tâm Học Liệu sẽ... chê Song long tinh (học trò chưa cần bồ thận) và tầu vị yến liền. Bột giặt, phiếu may áo, chụp hình tạm chấp nhận. Tuổi Ngọc

của mình gởi chung với Song long tinh e rằng nó mất... đẹp đi chăng ? Chủ nhiệm Tuổi Ngọc hơi khó tính. Phải thuyết phục mãi ông ta mới quên Song long tinh, Tầu vị yến và bỏ cái mặc cảm tặng sách báo để được quảng cáo đèn bù. Vậy từ tuần này, tuần báo Tuổi Ngọc tặng chương trình Đỗ Vui Đề Học mỗi kỳ 6 số báo mới nhất và 6 cuốn sách hoặc của Duyên Anh, Đinh Tuyễn Luyện, Từ Kế Tường, chia làm đôi cho cả hai đội về nhất và về.. nhì. Nghĩa là vui hay buồn, mỗi em đều có tặng phẩm riêng của Tuổi Ngọc đều đều. (Ái Nhì)

## kể từ số hai mươi một tuổi Ngọc vươn lên

Tòa soạn đã chuẩn bị cho số 21, một số báo đầu tập III, số báo đánh dấu mức cố gắng thứ nhất của Tuổi Ngọc. Bìa offset in ở một nơi thật đẹp, đắt gấp đôi những bìa đã in 20 số trước đây. Mỗi cái bìa sẽ là một bức tranh nghệ thuật tuyệt vời. Ngoài ra, Tuổi Ngọc có 8 trang offset ruột dành cho bạn ngọc một sự ngạc nhiên thích thú. Những truyện dài sắp chấm dứt. Duyên Anh sẽ viết truyện dài mới thật thơ mộng, thật thiết tha. Truyện dài làm sống lại một thời thơ ấu thánh thiện của những người trên dưới bốn mươi, truyện dài của tuổi vừa lớn hai mươi nhăm năm cũ. Truyện dài viết rất công phu và gửi gắm rất nhiều tâm sự : Thắng Khoa. Thắng Khoa là em thắng Vũ. Anh nó đã đi liên lạc bộ đội kháng chiến. Tỉnh lỵ Thái Bình bị tiêu khό kháng chiến hết rồi. Khoa tản cư về hậu

phương, hát nhạc Phạm Duy: *Lúc kháng chiến xa nhà nhịp theo dòng sông mới, người vui đời áo nâu, quên hết u sầu...* Vũ Mông Long đã đưa bầy ngựa chứng về tần ngựa ngoan hiền. Và anh sẽ viết những trang tâm bút Nhá báo. Bạn muốn viết truyện ngắn, truyện dài làm thơ? Tuổi Ngọc sẽ giúp bạn nhiều kinh nghiệm của nhiều nhà văn nổi tiếng. Bạn thích BIẾT MỘT, BIẾT MUÒI, Tuổi Ngọc sẽ thỏa mãn sự... thèm biết của bạn. Nói tóm lại, kể từ số 21, Tuổi Ngọc bopal bung thật chắt để thực hiện những số báo xứng đáng với sự ủng hộ của bạn ngọc. Xin bạn ngọc & các tỉnh miền Trung, miền Nam hãy cõi đồng giùm Tuổi Ngọc. Số sau Tuổi Ngọc sẽ loan báo chiến dịch nâng số báo bán lên, mong được các bạn tiếp tay (Tuổi Ngọc)

### một phụ huynh xin lưu ý bộ giáo dục

Nói về sự thiệt thòi của trường minh sang theo học, học sinh của hai trường Lê Văn Duyệt và Hồ Ngọc Cẩn, Gia Định đã tỏ ra rất buồn lòng khi các trường vốn « nổi tiếng » ở Sài gòn luôn luôn được chính quyền ưu ái. Nào tặng tiền làm quỹ, nào thông tin mau lẹ những công tác xã hội cả năm mới thấy hoạt động vài lần. Ngược lại ở trường của họ, muốn cho sân trường sạch sẽ, họ phải tự đóng góp, công tác xã hội hoạt động thường xuyên nhưng ít bao giờ được nhắc tới, để khuyến khích và để gây uy tín cho ngôi trường của họ. Các học sinh của hai trường này hiện nay mong mỏi Bộ Giáo Dục sẽ dành cho ngôi trường mà họ đang theo học sự công bằng với

nhiều ngôi trường nổi tiếng tại thủ đô.

Nhân danh một phụ huynh của một học sinh ở trường Lê Văn Duyệt, chúng tôi mong Bộ Giáo Dục lưu ý về ý kiến nói trên, ý kiến của những người còn ngồi dưới mái nhà trường, nghĩa là ý kiến của những người còn tin tưởng vào cuộc đời, vào những gì công bằng mà Bộ Giáo Dục có bồn phận phải làm cho họ tin tưởng. (Nguyễn Trịnh An)

### tuổi ngọc nhắn tin gấp

**KHÁNH SƠN (Sài Gòn).** — Hãy tời gấp vào mỗi buổi chiều từ 3g30 đến 5g30. Phải thảo luận lâu đó. Tuổi Ngọc đang cần đến em, đến sự tình nguyện của em. Sau vài tuần băn khoăn, thấy quân trường ra sao?

**DUNG (Sài Gòn).** — Chú rất tiếc không thể trả lời cháu bằng thư riêng. Nếu cháu thích thì nên học Chính Trị Kinh Doanh. Ra trường làm gì còn phụ thuộc vào hoàn cảnh xã hội khi cháu tốt nghiệp. Người ta học Luật, học Văn chương đông quá, mình học Chính Trị Kinh Doanh cho nó khác, cháu à! Liệu cháu có phương tiện lên Đà Lạt không?

## tuổi ngọc

In tại nhà in

**NGUYỄN THỊ NHƯ VƯỢNG**  
38, Phạm Ngũ Lão, Sài Gòn

### giá bán

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| Một số . . . . .   | 40đ.   |
| Ba tháng . . . . . | 480đ.  |
| Một năm . . . . .  | 1920đ. |

**TỔNG PHÁT HÀNH ĐỒNG NAI**  
270 Đề Thám, Sài Gòn



## quân sự học đường\*

### VŨ THIỆN CHƯƠNG TRÌNH BẦY

#### những điều trông thấy ở quân trường

Từ trại Nguyễn Tri Phương chuyền qua trại Võ Tánh, dù là đoàn viên trong Biệt Đoàn Trừ Bị hay giáo chức, công chức thu huấn 9 tuần ở « đại học Quang Trung » thì kỷ luật quân trường đều áp dụng đồng đều và bình đẳng. Biệt Đoàn Trừ Bị được lè phè vì sự thông cảm « cảnh lính già ác ô » của các cấp chỉ huy tiểu đoàn, đại đội. Chứ công chức, giáo chức thu huấn 9 tuần phải học với anh em tân binh dù bị sĩ quan, vất vả vô cùng. Những ông phó biện lý, chánh án, giám đốc, phụ tá đồng trưởng cũng đoạn đường chiến binh, bỏ dưới hỏa lực như ai. Và lo to mồ thì cũng vẫn bị phạt dã chiến một hình phạt mà bất cứ người lính nào cũng phải nhớ suốt đời. Vì nó làm lớn con người. Riêng sinh viên thu huấn quân sự học đường, dù không có một quy chế riêng biệt nào, song anh em vẫn được đối xử dễ chịu. Không đối xử dễ chịu với anh em không

được. Anh em thích làm tạp dịch thì làm, thích chà láng thì chà. Bằng không anh em cứ... tự do. Áp dụng kỷ luật là gặp sự phản kháng. Quân trường không sợ sự phản kháng của anh em xong bên ngoài rất sợ, nhà nước rất sợ những đoàn thể chính trị đổi lập có cái cờ để làm to chuyện và nấp sau lưng anh em gây bạo động, tạo áp lực. Quân sự học đường vô tích sự vì thế. Trước hết nhà nước không quy rõ bồn phận và quyền lợi của anh em sinh viên học sinh sau khi thu huấn các khóa huấn luyện quân sự học đường. Nếu danh từ *bồn phận* đã trở thành cái danh từ hãi hùng, đã hết thiêng trong thời đại này thì, it ra, cũng cần nói rõ cái *quyền lợi*. Nói trên giấy trắng mực đen, nói không mang tính chất đe dọa như « không đi thu huấn quân sự học đường sẽ không được hoán dịch ». Nhà nước cứ khơi khơi. Và sinh viên cứ tự do sinh hoạt ở quân trường, bắt cần cái kỷ luật

\* Xin đọc từ số 17

cần thiết của quân trưởng mà quân trưởng ở bất cứ quốc gia nào cũng phải bảo vệ triệt để. Kỷ luật quân trưởng không đầu hàng ai nhưng đã đầu hàng sinh viên quân sự học đường. Sinh viên chế riếu thanh tra, hành hung huấn luyện viên. Nội vụ được trùm chăn. Quân trưởng quy lỗi cho người của quân trưởng. Sự lầm lớn, bên ngoài nô to và nhà nước phải đối phó. Ông tướng chỉ huy quân trưởng Quang Trung dành lắc đầu, không dám giải quyết và ngao ngán coi quân sự học đường như một mìn lở của quân trưởng. Sự kiện sinh viên lè phè, được « tru đài » tới mức tối đa ở quân trưởng đã khiến tân binh quân dịch ghen tị. Từ ghen tị đến hậm hực. Và ầu đả xảy ra tại quân trưởng giữa những tân binh quân dịch thuộc loại « dao búa » ngoài đời và sinh viên quân sự học đường. May mà hồi đó (khoảng tháng 12-1970, hồi kẽ viết bài này thụ huấn quân sự 5 tuần) chưa xảy ra án mạng. Các cấp chỉ huy ở quân trưởng « ngán » sinh viên đến cái độ coi sinh viên như... không có. Không có nhưng phải chấp nhận. Đó là một lầm lẫn tạo ra những lầm lẫn. Những lầm lẩn đó, Bộ Văn Hóa Giáo Dục phải gánh chịu trước tiên. Sau đó là nhà nước, quân trưởng và cả quý vị lãnh tụ sinh viên nữa.

### **lập trường nửa vời**

Sinh viên đã chống đối quân sự học đường từ hơn một năm nay. Nhà nước không tìm hiểu nguyên do nào tạo ra sự chống đối. Bộ Văn Hóa Giáo Dục, Viện Đại Học ảnh hưởng trực tiếp với sinh viên cũng không chịu tìm hiểu và giải quyết vấn đề cho thỏa

đáng dứt khoát. Sinh viên làm lòn, đốt cả sắc phục quân sự học đường, miệt thị « quân trưởng là lò thiêu tuổi trẻ » nhưng rồi bị dọa « không được hoãn dịch », lại tấp nập vô quân trưởng. Về phía sinh viên, đã chống đối, tại sao không chống đối đến nơi đến chốn ? Nhập cuộc là chấp nhận thử thách, cam go. Nếu sinh viên cương quyết không vô quân trưởng, nhà nước sẽ « nhường nhịn » ngay. Chẳng lẽ hốt hết sinh viên vào tú, bắt hết đi lính và đóng hết cửa trường ? Đằng này, sinh viên vẫn chống đối rồi vẫn vô quân trưởng. Đã vô quân trưởng, tướng không nên chống đối nữa. Mà đã không chống đối thì nên duy trì kỷ luật quân trưởng. Phải nghĩ tới những người tuổi trẻ không được may mắn như mình đang đồ mồ hôi ở quân trưởng và đổ máu ở sa trường. Những người đó có được quyền lợi gì ? Có dám coi « quân trưởng là lò thiêu tuổi trẻ » ? Nghĩ rằng quân trưởng tồi tệ, cái tồi nhất là chối bỏ nó. Nhưng không chối bỏ nó thì phải chấp nhận nó, bởi vì, ở thời chiến, người ta đã phải chấp nhận cả những sự vô lý nhất. Về phía nhà nước, nếu sợ hãi tập thể sinh viên, nếu sợ hậu thuẫn chính trị bên ngoài sẵn sàng nô lòn cho những « bất công » của vấn đề quân sự học đường thì hãy dẹp bỏ quân sự học đường ngay. Hoặc nếu nghĩ rằng quân sự học đường nằm trong « quốc sách » ích lợi thiết thực cho đất nước và là điều phải làm thì hãy làm đến nơi đến chốn. Đừng đem sinh viên bỏ vô quân trưởng, thả rông, o bế đê họ đốt quần áo và gây ra bất mãn. Từ bất mãn ở quân trưởng tạo ra những xáo trộn bên ngoài, không giải quyết được gì.

(Xem tiếp trang 63)

## **dưới bàn học**

### **tú uyên**

## **đôi mắt thương xót cho con**

Thày khả kính,

... Bây giờ con đã vĩnh viễn rời quê hương, chia tay cùng thương yêu bạn mến xa xưa, dường như tất cả đã bỏ con, hay chỉ vì con đã vô tình không giữ lại... Thày khả kính, giờ này con chỉ còn cảm thấy đôi mắt thày gần gũi xót xa và ấm áp tình thương cho con, ngày con lên xe vĩnh biệt đất Bình, bạn bè chẳng có ai cả. Thày ơi ! Và con chỉ giữ lại lời Thày dạy bảo con năm xưa, để đốt lên 1 niềm tin dần dần vào 1 khung trời mới, khung trời đó con nào có mơ ước được tới đâu... 1 lần rời khỏi ký niệm quê hương là một lần chết lịm lòng mình...

Đã bao lần, con đặt bút xuống phong bì, nhưng con lại cắt đi những lá thư đó, con chẳng muốn làm phiền Thày, dù con biết rằng Thày sẽ cảm động khi biết con vẫn nhớ Thày, vì ngày xưa, con chính là đứa học trò mà Thày thương mến nhất, con nghĩ như vậy có tự phụ không hờ Thày ? Bức thư có lẽ con cũng không gửi đâu, Thày à ! Con xin giữ nó lại... cho con, nha Thày !

Thày yêu kính,

Con muốn nhắc lại những ngày

cuối niên học ở trường cũ... Một buổi học sáng, khi lớp học đã qua những nghi lễ thường thức của một tu sĩ Công Giáo, con vẫn còn vỗ tay đùa nghịch với bạn bè, tai họa đã đi sau lưng, vị Tông Giám Thị áo chụp lên con, bằng thông cáo đuổi học 1 tuần lễ đã làm con lặng người, chết lịm trên ghế học, con cứ thấy tà áo đen của cha Tông Giám Thị to và to dần che khuất tất cả... Một màu đen phủ bến hồn con, con sẽ phải nói gì với Ba Má con đây, sẽ chẳng có 1 ai tin con... Con đặt bút run run ký vào bản « vắng mặt không có phép » của cha Tông Giám Thị, con nghiêm răng để giữ vững người bước ra khỏi lớp... Suốt tuần lễ đó, con đã trốn biệt không dám về Sài Gòn với Ba Má, con lang thang khắp tỉnh lỵ, rồi lẩn quẩn, nhìn đám bạn vào lớp mà con muốn khóc, con đi tìm Thày nhưng chẳng dám tới nhà, mỗi chiều con lên sân quan vót mong Thày, con tin tưởng Thày sẽ cho con biết tất cả nội dung buổi họp mà Ban Giám Đốc và Ban Giáo Sư đã quyết định đuổi con. Và con cũng tin rằng chỉ còn Thày mới hiểu con... Rồi con đã gặp Thày nhưng ngần ngại không dám nói, con đã mặc cảm, và rồi... Thày đã nói với con, con

nhiều lầm, con thoảng hiếu tại sao con bị đuổi, lý tưởng trong tim con nát bét, vì con đã phản kháng, nhưng phản kháng lại đồng nghĩa với phá hoại... thật chua xót cho con.. Hôm ấy, con đã nói những cảm nghĩ, những nhớ nhung, buồn bã hồn sâu trong con suốt 1 tuần lễ xa lớp, xa bạn bè, với Thày.. Thày đã im lặng nhìn con, đôi mắt Thày hiền dịu và ấm áp mến thương, con có cảm tưởng Thày đã hiểu và tha thứ cho con, lúc đó con muốn òa khóc sung sướng. Thày nói «...Hãy quên đi em ạ, như chẳng có gì xảy ra, nếu không em sẽ bị ám ảnh suốt đời đó là 1 vết đau

rướm máu cho em đó, T.ạ... » Thày đã nói với con những ý kiến thật với nhà trường, nhưng Thày không xử đục con nổi loạn, chống đối Thày đã dẫn con đi trong sự bình tĩnh ôn hòa..

Thày kính yêu của con,

Bây giờ thì tất cả đã qua đi, và con cũng đã vĩnh viễn rời xa chốn cũ, con chỉ giữ lại đôi mắt thương xót của Thày ngày nào, con sẽ cố quên đi và vững tiến trên bước đời chống bầy.. nhưng có 1 điều, con vẫn chưa xoa hồn ám ảnh đó Thày ơi, hàng đêm con đã vùi đầu trong sách vở cố tìm quên, nhưng rồi con đã khóc.. Thày ơi...



### giọt mưa

Giọt mưa rơi thành thoát trước sân  
Gõ lại cuộc tình buồn  
Hoang vắng như mùa đông  
Lặng mạn như mùa thu  
Ôi chiếc lá vàng cuối thu  
Buồn dan chất ngất  
Buồn chiều lại những trang nhật ký và khóc  
Sợi mán hồng trong tim  
Chiều chủ nhật mưa bay lất phai  
Trên đám lá xanh

Mười ngón tay đan vào nhau  
Ngoan hiền  
Mười ngón tay đan trong tóc rối  
Mười cánh lan trắng thuôn dài  
Đậu ngoan hiền trên ngực  
Gần kề trái tim  
Ôi những giọt mưa thánh thót  
Rơi xuống sàn nhà nguyện vắng  
tênh.

### TÂM NGUYỄN

em về từ lá thu phai  
qua con mắt đỏ hao gầy  
đáng mềm như buồi tóc dài trên  
ngai  
em về từ lá thu phai  
bước se sắt lạ cho dài nhớ mong  
có còn mơ chyện-trầu-không  
những chiều mưa lá me ròng rả bay  
gió nào trở lạnh chưa hay  
mà trên sông nước đồ dài buồn iênh.  
DUNG HẠ



## ở trong lòng bàn tay

NGUYỄN MAI

Khuê không hiểu tại sao cứ mỗi lần trời mưa là Khuê lại tìm cách đi ra phố. Không biết có phải vì Khuê thích nhiều những lá me rơi xuống, rung rung trong mưa hay vì trong những cơn mưa khúc phố tối hẳn xuống. Từ hồi mài, không trả lời được rồi Khuê cũng chẳng tự hỏi và chẳng tìm cách trả lời nữa. Buồn cười nhất lần nào mưa là con bé Hương bên cạnh nhà cũng đứng chờ Khuê ở cửa để đòi đi theo. Lần nào con bé cũng nói :

— Chị Khuê cho Hương đi với chị Khuê ơi.

Có lần Khuê cũng muốn cho con bé Hương đi với Khuê, nhưng thấy mưa ngập cả đường, Khuê lại không dám. Thế là con bé đứng trong nhà nhìn theo Khuê với nước mắt chảy ròng ròng xuống má.

Hôm nay, từ buồi trưa trời đã tối sầm và nặng champus những nước. Chắc con mưa phải to lắm. Anh Tùy giờ này chắc ở quân trường đang mặc poncho chỉ hở mặt như mấy ông thầy nhà dòng đi ra bãi tập. Choáng kiếp, ai bảo thất tình chị Nhụng dè rồi thi rớt.

Nhưng cũng tội nghiệp cho anh Tùy ghê. Khi chị Nhụng gửi thiệp mời anh dự đám cưới chị ấy, mặt anh cứ rầu rầu suốt cả tuần lễ. Mẹ khuyên can thế nào anh cũng chẳng vui được. Suốt ngày anh ngồi trên gác ôm đàn hát những bài thật buồn. Bây giờ anh nói anh đã quên chị Nhụng, nhưng Khuê biết anh không nói thật, vì mỗi lần nhắc đến chị Nhụng, Khuê lại thấy đôi mắt buồn bã của anh sáng lên rồi sau đó chìm đi trong một vẻ buồn xao, những lúc đó anh như lạc vào một thế giới nào khác.

Những hạt mưa thứ nhất bắt đầu rơi xuống. Trận mưa bắt đầu. Mưa đồ xuống ào ào thật nhanh. Khuê lấy áo mưa, khi ra tới cửa Khuê thấy con bé Hương đã đứng chờ ở bên cửa nhà nó. Khuê làm bộ như không nhìn thấy con bé. Con bé đâu có chịu, nó bèn gọi Khuê :

— Chị Khuê.

— À Hương. Gì đó Hương ?

— Cho em đi với.

- Mưa quá thế này...
- Mưa mà chị đi đó.
- Khuê trả lời liều :
- Tại chị có áo mưa.
- Hương cũng có áo mưa trong cặp sách kia.
- Khuê phải chừa lại :
- Tại chị lớn mới đi mưa được.
- Con bé vẫn nài nỉ :
- Cho em đi với mà.
  - Mẹ Hương không cho đâu.
  - Mẹ Hương ngủ rồi.
- Vậy thì Hương phải cauah cho mẹ ngủ chứ. Thôi ở nhà đi, lát về chị mua cho cái này.
- Cái gì chị ?
- Lát chị đem về Hương sẽ biết. Bí mật mà.
- Con bé biết là không được Khuê dẫn đi mà nó vẫn nhất định đòi, lần nào cũng thế.
- Mấy ngày nữa con bé đi Ban-mê-thuột. Nó lên cao nguyên thăm bà nó. Chừng nửa tháng nữa Khuê cũng đi Ban-mê-thuột. Khuê có ông bác có đồng tiền ở trên đó mời viết thư về chở mẹ, xin mẹ cho Khuê lên chơi. Vậy là con bé Hương sẽ đi trước và Khuê sẽ lên sau.
- Chiều nay Khuê định mua cho con bé một cái vòng. Bây giờ Khuê đã nói với nó và bây giờ Khuê đi ra phố giữa trận mưa đang trút xuống dày. Qua khỏi nhà được chừng 5, 6 gốc cây Khuê chợt nghe có tiếng gọi ở sau lưng. Khuê ngạc nhiên quay lại, qua màn mưa, anh chàng Khải mặc áo mưa, đầu trần trót rũ nước, mỉm cười đi tới:
- Khuê đi đâu đây, mưa thế này mà cũng đi à?
  - Còn Khải đang đi ở trong nắng đó hả.
  - Không, cũng mưa, nhưng mà Khải là con trai.
  - Con trai, đốt con trai đi.
  - Con trai lý như đá xanh làm sao đốt được.
  - Đá xanh thì lấy xe hủ lô mà cán.
  - Khuê nói gì mà đau như xe hủ lô đè lên người vậy.
  - Choáng, sao dám xưng là đá xanh.
- Nãy giờ Khuê không ngờ Khuê đã nói chuyện như nói với một người thân từ lâu. Nghĩ thế Khuê chợt luống cuống. Thấy Khải định tiếp tục đi bên cạnh, Khuê hỏi :
- Khải đi đâu đây ?
  - Ờ, à...
  - Đi đâu thì đi, nhưng Khải đừng đi bên cạnh Khuê nữa.
  - Sao vội Khuê ?
  - Ba Khuê thấy được thì Khuê chết đòn.
  - Đang mưa như thế này...

- Bộ mua rồi ba Khuê không ra đường bao giờ hả.
- Khải đáp liều :
- Hôm nay ba Khuê không ra đường đâu.
  - Nhưng Khải đi theo Khuê làm gì. Tui bạn thấy đi thế này tại nó hiều lầm Khuê, Khải đi đường khác đi.
  - Hiểu lầm gì vậy Khuê ?
  - Khuê đỏ mặt vì câu hỏi của Khải.
  - Khuê phải nói dối :
    - Sắp đến nhà bạn Khuê rồi, Khải đừng đi cạnh Khuê nữa.
    - Bộ Khuê có bạn mới hả... Khải còn đang định nói tiếp, Khuê lại đáp liều :
- Ủ.
- Nghe tiếng « Ủ » cộc lốc, thấy Khuê sấp giận, Khải nói :
- Thôi Khuê đi đi, đừng giận Khải nhé.
  - Nói rồi Khải đứng lại.
- Kè cũng tội cho Khải. Khuê định quay lại nhìn nhưng không dám. Đến góc ngã tư Khuê kín đáo quay nhìn lúc sang đường: anh chàng Khải vẫn còn đứng ở chỗ đó nhìn theo Khuê. Khuê thấy đấy lên một niềm vui, rộn ràng một ý tưởng mơ hồ xa xăm nào đó.
- Khuê qua đường, con phố thật tuyệt vời. Hai hàng me cành lá giao nhau làm không nhìn thấy hết bầu trời. Khuê đi một mình và thấy thỏa thích vì được đi một mình. Thỉnh thoảng những chiếc xe bật đèn chạy qua bắn nước cả lên người Khuê.
- Anh chàng Khải bây giờ chắc đã vào ngồi trong quán cà phê. Từ hôm đi theo anh Duy đến thăm anh Tùy, anh chàng Khải thỉnh thoảng lại ghé vào nhà Khuê chơi. Kè ra anh chàng cũng khôi ngô ghê...
- Một chiếc xe thắng gấp ở đầu ngã tư sau lưng làm Khuê quay lại, hình như chiếc xe đó đã dừng phải một chiếc xe gắn máy, hình như vì tắt cả cảnh vật bị xóa mờ qua màn mưa.
- Qua hết con phố, Khuê rẽ sang khu buôn bán sầm uất nhất. Khuê đi khuất vào một dãy hành lang. Hai bên là cửa kính của những căn hàng bày bán đủ thứ. Khuê để ý tìm hàng bán vòng đeo tay mua cho con bé Hương một cái. Đối với bé Hương Khuê thương bé như là em ruột của Khuê.
- Khi chọn được cái vòng, Khuê ra khỏi dãy hành lang, Khuê đi về phía con phố nhà Khuê ở, Khuê ngạc nhiên, nhiều may khi thấy Khải đứng hút thuốc dưới một mái hiên. Thấy Khuê ngạc nhiên trước mình, anh chàng Khải cười với Khuê, anh chàng chặn đường Khuê và chỉ nói :
- Ngày mai Khải về Đà Lạt, khi xuống Khải sẽ có quà gửi Khuê, lúc đó Khải mong Khuê đừng từ chối, thôi Khải về
- Nói xong anh chàng bỏ đi ngay.
- Thì ra anh chàng đón Khuê để nói cho Khuê biết ngày mai anh chàng đi Đà Lạt. Khuê chợt thấy mặt mình mệt mỏi đi vì một trận gió. Khuê旗下 bàn tay : không biết có một người nào tên Khải nằm trong những đường chỉ tay này không ? Khuê tự hỏi. Một con gió thổi tới ở trên cao làm rơi xuống tay Khuê những giọt nước long lanh từ những chùm lá xanh non...

# duyên anh



1971

Vậy đó, bỗng nhiên mà họ lớn  
Tuổi hai mươi đến có ai ngờ  
Một hôm trộn gió tình yêu lại  
Đứng ngàn trong vời áo tiêu thơ

HUY CÂN

Buổi trưa ở vườn Bờ rô (Jardin des Beaux Jeux) thật yên tĩnh. Tôi có thể nghe được những tiếng gào thét của loài ve sầu đòi quyền sống quá mùa hạ. Ve sầu là nhạc sĩ phản chiến toàn hát điệu buồn. Quý vị ấy sinh ra đời thật vất vả. Leo lên cây cành thì phải trả một giá rất đắt cho mong làm người. Và chỉ được sống hết mùa hạ. Ve sầu ở vườn Bờ rô không muốn chết tập thể khi lá ngoài đường rung nhiều và trên không có những đám mây bạc. Quý vị ấy thèm sống lâu. Bởi vậy, bất cứ lúc nào, vườn Bờ rô cũng có tiếng kêu của ve sầu. Ấy là những anh chị ve sầu phản kháng luật của thương đế, đòi sống muôn thuở, đòi gieo nhạc buồn dù bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Và, lý do đáng khâm phục nhất, chắc chắn là đòi sống đế... yêu! Ve sầu đã anh dũng chịu đựng sự đàn áp của thương đế chỉ vì thèm sống đế yêu, tôi cũng noi gương ve sầu, giữa trưa mùa nắng, nằm trên ghế gỗ công viên, làm công việc phục vụ tình yêu. Đáng lẽ tôi phải trở thành thi sĩ khêu mặt trời túc là những thi sĩ ngồi ca đại lộ, cột đèn, cửa sổ, xe tăng, mũ sắt, đạn đồng đế có những bài thơ vô trật tự, giòng đầu hai chữ, giòng nhì bảy chữ, giòng ba mươi chín chữ, giòng

một chữ y hệt hàm răng diều cợt nha sĩ. Nhưng tôi lại trở thành thi sĩ ngả nặng khuynh hướng Sang Độc. Tôi đã nghiêng sang về khuynh hướng khêu Mặt Trời, nhưng thất bại.

Viết hàng ngàn danh từ triết lý như vĩ thức, tâm thức, hình nhí, thương, hình nhí hạ, bản thề, bản ngã, thủy triều, cảm mạo, thương hàn, dịch hạch, phi lý... ra từng mẩu giấy nhỏ, vo lại, bỏ vào cái lọ. Hết thi hứng dào dạt, mở nút lọ xóc l'a lịa. Mỗi mẩu giấy vắng ra là một câu thơ. Hoặc năm bảy mẩu giấy vắng ra một lượt cũng là một câu thơ. Tôi không thể thành công. Đành đeo đuổi khuynh hướng Sang Độc vậy.

Tôi cứ nằm trên ghế gỗ công viên. Mắt mờ căng để khỏi bị ma quỷ quyến rũ. Thời giờ chờ đợi sao mà lâu thế! Thuở chờ đợi, thời gian oi rét mướt. Cứ quá, tôi ngồi nhòm dậy, lôi sổ tay, rút bút Bic, sáng tác một bài thơ Sang Độc:

*Trưa nay anh đến vườn Bờ rô  
Ghế gỗ anh nằm giống cá rô  
trên thớt đang chờ dao đánh vắng  
Nhớ em như nhớ nước trong hồ*

*Em ạ, ve sầu nó cứ kêu  
Ve ve không rõ chỉ eo eo  
Nó cứ rồi chế diễn anh ngua xuân  
Nó bảo anh rằng chưa biết yêu*

*Anh bèn chửi nó : Bố nhà anh  
Tôi đã dì cùi mỗi một mình  
Bố mẹ tôi coi như đã tịch  
Vì em dấy nhé, mắt em xanh*

*Ve vội vàng khuyên anh một lời  
Yêu là khổn khổ dấy ông ơi  
Tôi đây gấp kiến vay cơm gạo  
Nó mang tôi đau đớn quá trời*

*Anh nói yêu là ta viễn du  
Mặc dù ăn chịu quát lù bù  
Quát làm ngọt lịm tình yêu đó  
Bụng đói nhưng hồn no mộng mơ*

*Ve phục anh ngay tặng món quà  
Chàng và nàng hăng giọng sang ca  
Cứ như Ngọc Cầm và Hữu Thiết  
Ghế gỗ anh nằm bỗng nở hoa*

(Làm trên ghế gỗ vườn Bờ rô, cảm hứng dào dạt đến nỗi muối đốt ngựa đã đòi mà không thèm gãi. Buổi trưa nắng hiền, gió ngoan).

TRƯƠNG CHI  
(Đoàn trưởng thi nhóm Sang Độc)

Hai ca sĩ uyên ương ve sầu hát tặng bài gì, tôi tưởng không cần viết tên. Có thể là *Sang ngang I*, *Sang ngang II*, hoặc *Tương tư I*, *Tương tư II*, *Tương tư III* hoặc *Thất tình nhất*, *Thất tình nhì*, *Thất tình tam*, *Thất tình tứ*, *Thất tình ngũ*, *Thất tình lục*... Cũng có thể là *Không*, *Đừng*, *Vâng*, vân vân. Tôi đọc lại bài thơ bảy lần. Mỗi lần tìm thấy một sự hay ho, nghĩa lý. Nhưng tôi hơi giả dối ở cái câu *Làm trên ghế gỗ*... Sống ở Nhà Hát Tây khan hiếm nước tắm gội, tôi đã bị vài mụn ghẻ ruồi. Vừa làm thơ vừa gãi soàn soạt mà tôi dám nói láo là *cảm hứng* dào dạt đến nỗi muỗi đốt ngứa đã đói mà không thèm gãi thì rất phiền cho văn học sử sau này. Văn học sử cẩn cứ vào câu trên, đã tìm không gian, thời gian và tâm sự của thi sĩ sẽ viết vung là « thi sĩ Trương Chi yêu si mê đến cái độ nhớ người yêu quên cả muỗi hút máu mình, quên cả đưa ngón tay chấm nước miếng quết vào chỗ muỗi đốt và quên luôn cả gãi », Trương Chi đích thị là nhà thơ yêu nặng nhất thời đại chúng ta ! Hầu hết các thi sĩ đều thích nói phét. Sáng tác bài thơ dưới ngọn đèn dầu từ mùa trên căn gác đứng lên là đựng đầu vào trần mà cứ bảo sáng tác ở gác nghênh phong hay dưới mái trăng non !

Tôi thủ bài thơ Sang Độc « sáng tác tại chỗ » vô túi, hiện ngang cuộn bộ tời công trường. Tôi lại tìm gốc cây quen thuộc. Đời thi sĩ vốn đời rách. Thời lúc nào cũng sẵn mà thuốc lá Ruby Queen thì luôn luôn thiếu. Có vài điều đã đốt cho bài thơ mới nhất. Böyle giờ, huýt sáo gió bắn Tình nghệ sĩ của Đoàn Chuẩn đợi người yêu. Huýt chán chê lại làm nhầm hát. Tôi câu : *Pháo náo nhuộm đường thấu chang tình anh* thì nàng xuất hiện. Không phải nàng. Chị Phượng. Nàng đã dặn chị Phượng tôi thường « ăn cơm tháng » ở gốc cây nào. Chị Phượng thôp được tôi nay...

— Cậu Trương Chi !

Tôi hơi hơi thất vọng. Y hệt ông nhóc chơi « năm mươi » bị « xi ». Tôi rời gốc cây. Mỉm cười rất lẳng từ chiều tà bụng đói.

— Em đây.

Và ngờ ngắn hỏi :

— Ngọc đâu ?

Chị Phượng đáp :

— Con Ngọc bị cúm !

Tôi thẫn thờ. Nếu vào ban đêm, tôi đã nhìn lên trời, hát câu nhạc Mỹ phổ thông :

*The moon is high  
The sky is blue  
I am here  
Where are you  
Trời xanh  
Trăng cao  
Mình anh nơi đây  
Còn nàng nơi nao*

Nhưng lúc này trời nắng chang chang. Tôi dành hỏi :

— Nàng uống thuốc gì ?

— Aspirine.

— Tại sao nàng không nhai vài chục củ tỏi ?

— Trương Chi nói nhảm !

— Tôi chữa bệnh cúm thần sầu vô cùng. Hồi em ở quê nhà, hễ mùa là y răng gà bị cúm, mào đang đỏ bỗng tái ngoét. Giã tôi nhét vô cái cửa nó, nó khỏi liền, gáy te te, kêu cục tức inh ôi...

— Trương Chi cứ thích khôi hài.

Tôi vò đầu :

— Nàng cúm hôm kia có phải đỡ túi cho em không ?

Tôi phân trần :

— Ăn cơm xong chưa kịp xia răng em đã vội chạy tới vườn Bờ rô xí ghé. Em chống trả giặc ngủ mãnh liệt, làm bài thơ bắt bù để chờ tặng Ngọc thi Ngọc lại cúm. Nàng cúm hoài, có lẽ, em sẽ... đi xa !

Cái « đòn » của tôi là « đòn đi xa », Hết tôi dọa « đi xa », thì chị Phượng liền ngăn cản tôi chí tình.

— Trương Chi !

— Dạ.

— Đừng đi xa. Mai mốt con Ngọc hết cúm, sẽ lên thăm cậu.

— Nhưng tối nay...

— Sao ?

— Chúng nó cười em thổi mũi. Em bảo chúng nó là em và Ngọc sẽ ra bờ sông thủ thỉ chuyện yêu. Nàng cho em ăn thịt thỏ.

— Nó cúm.

— Vâng, nàng cúm. Em biết đi đâu bây giờ ?

— Cậu đi xì nê nhé !

— Thi sĩ đời rách như em, tiền mua giấy chép thơ còn không có, tiền đâu vung phí ?

— Chị đã nghĩ chuyện đó.

Chị Phượng mở hộp lôi ra một cái phong bì :

— Chị đèn cậu đó, Trương Chi.

Tôi giả vờ « phẫn » :

— Em đi sớm về trễ vì ái tình cao thượng chứ đâu phải để mong chị... đèn !

Chị Phượng nhăn nhó :

— Thôi mà, Trương Chi. Chị coi cậu như em ruột chị nên mới dám đối xử thân mật. Người nhà rồi, Trương Chi.

(Còn tiếp)

**duyên  
anh**

## vừa lớn

Ở kệ người ta sao ngó mãi  
Đôi bàn tay nhỏ dáng che che  
Mà sao ngượng ngùng con mắt dại  
Để người ta buông tóc rèm thưa

Bên ấy chàng ngồi trong khung cửa  
Ngó người ta nép đậu hoa dâu  
Nhà hai đứa gọi là hàng xóm  
Nên thấy vừa thương vừa ghét nhau

Hết người ta bị rầy là ngó  
Làm sao lúc ấy má lại hồng  
Ơ mắng làm chi mà ửng đỏ  
Người ta bên này thoáng băng khuất

Một sáng nắng ngủ bù má nhẹ  
Thoang thoảng buồn đê tóc to vương  
Chàng quyền ngón tay cười khe khẽ  
Rõ rã trong hồn chút phẩn hương

Chắc chàng đang điềm tö mùa mới  
Có lẽ mưa thương ẩy thế thôi  
Về học hai đứa về một lối  
Nói chả được chàng gởi lá thư

Lúc học người ta buồn quá đỗi  
Biết làm sao viết cánh hồi âm  
Bởi người ta cũng thương với vợ  
Nét chữ như sợi chỉ khâu tim

Rồi người ta bắt đầu làm dáng  
Nghĩ vẫn vờ rực rõ cảnh mơ  
Để mắt người ta buồn ngơ ngác  
Cuối buổi trông sang cánh cửa chờ

Sao cứ gặp chàng là mắc cỡ  
Mắc bệnh chi mà thấy xốn xang  
Chàng còn ngồi trong khung cửa sổ  
Ngó người ta nép đậu dâu vàng

TRANG UYÊN OANH

## mơ

Em muốn nằm trên đỉnh mây cao  
Nhờ mây chờ đến hái sao trên trời

Kết sao thành chuỗi tuyệt vời  
Làm cô công chúa rong chơi thiên đường

Em muốn tìm giấc ngủ miên man  
Để mơ mộng chấp cánh vàng bay cao  
Để ru ước muôn ngọt ngào  
Làm thân chim én bay vào vườn xuân

HỒ THỊ KIM HOÀN

## ngày xưa

Tôi năm nhớ ngày xưa  
Thuở em mười ba tuổi  
Còn là bông hoa trắng  
Nở trong vườn ngây thơ

## những mai hồng

Thưa, em là ánh Nguyệt  
Soi dời tôi u tối  
Thưa, em là Tiên nữ  
Làm hồn tôi run run

## dám tang mùa thu

Ôi dám tang mùa Thu  
Đi qua vườn tuyệt vọng  
Mưa vàng bay hia hắt  
Tôi cúi hồn lặng cảm  
Tiếng chuông tan trong chiều  
Tiếng chuông trầm rên xiết  
Nàng ngậm lá tàn phai  
Ôm nỗi hạnh phúc buồn  
NGUYỄN NHƯ HƯƠNG



# bóng hồng cho tình đau



## cho tình yêu đau

---

đoàn thi ánh tuyết

Buổi chiều trời Sài Gòn chuyền mưa. Thật buồn. Tôi ngồi trên căn gác, đưa mắt nhìn ra khuôn cửa sổ. Những đám mây đen mù mịt. Những cơn gió rung nhẹ làm vài cánh lá vàng lao xao rung. Tự dưng tôi thấy lòng man mác buồn, nỗi buồn mơ hồ nhưng bắt đầu bằng khuôn mặt người con trai xa lì, của buổi tối hôm nào, tôi bắt gặp trên màn ảnh nhỏ, trong một chương trình văn nghệ của trường M.D.C.

Mưa đã bắt đầu rơi đều trên mái ngói. Tạo nên thứ âm thanh dịu dàng. Những hạt mưa hắt vào khuôn cửa sổ tát lèo người tôi lạnh buốt, nhưng tôi muốn ngồi mãi như vậy để được

nhin con ngô với hàng dương liễu mềm lá đang gội tóc dưới mưa.

Cơn mưa cho tôi mơ tưởng nhiều về người con trai xa lạ đó. Chàng, với tiếng hát học trò nồng ấm. Với gương mặt trong nghị, mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, mà sau một lần nhìn thấy, hình như tình yêu đầu tiên của đứa con gái trong tôi đã đến. Lúc nào tôi cũng nhớ đến chàng. Mà hình ảnh đó tôi lại chỉ bắt gặp trên tivi, tôi không biết gì về người con trai xa lạ kia nhưng tôi yêu khuôn mặt và cả cái dáng cương nghị khi chàng hát. Mỗi khi chàng cất tiếng, giọng hát như đi vào tâm hồn ngày thơ chưa một lần biết mờ mộng, thương nhớ của tôi. Từ đó bắt đầu những ước mơ thật đẹp, thật tuyệt vời.

Một ngày nào đó tôi sẽ gặp được chàng.

Nhiều lúc tôi muốn viết thư gửi đến người con trai xa lạ đó. Muốn biết rõ về con người chàng hơn. Nhưng tôi không biết địa chỉ. Chàng ở đâu? Chắc là xa xăm lắm. Tôi muốn mình như một loài é cá nhỏ để được bay tìm chàng cùng khắp. Tôi muốn đậu trên những hàng cây của con đường mà thường ngày chàng vẫn đi qua -- tôi sẽ được thấy chàng mỗi ngày mỗi buổi. Được nhìn chàng bằng ánh mắt triều mến. Con én vàng trong tôi sẽ nguyện làm bạn rất thân với nhánh cây và con đường dễ thương hàng ngày có những bước chân chàng reo vui tìm đến.

Có lần nói chuyện với chị Hiền về chàng tôi hỏi chị:

— Phải chi em gặp được chàng chị nhỉ?

Chị tôi cười nói đùa :

— Một ngày đẹp trời nào đó Anh sẽ gặp chàng, cũng như Roméo đã gặp Juliette trong một đêm dạ vũ.

Câu nói đầu của chị Hiền, tôi biết thế. Nhưng tự dung vẫn tin tưởng và hy vọng. Tôi nói với tôi — Một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ gặp được chàng. Nhưng bao giờ? Bao giờ nhỉ?

Tôi nín cười một miếng và thấy mình đang mạo quái — Tình yêu tôi kỳ lạ quá! Hình ảnh người con trai thoáng gặp trên màn ảnh từ vì cửa buồng tối hôm nào như đã in sâu vào tâm hồn tôi cùng những nhớ nhung kỳ dị, đưa tôi ra khỏi cái tuổi vô tư để bắt đầu biết mơ mộng. Tôi thấy mình như đang được đi trên con đường có chàng. Con đường trải đầy xác lá cùng những mơ ước dần dời.

Một cơn gió hắt qua cửa sổ khiến tôi rằng mình. Với chiếc áo len treo nơi tròng tôi mặc vào cho đỡ lạnh. Đưa mắt nhìn xuống trước hiên nhà tôi diện, tôi nhìn thấy hai người túng trú mưa. Có lẽ họ đã đứng từ lâu, nhưng mãi mơ tưởng tôi không nhìn thấy. Hai người che chung một chiếc áo mưa. Chiếc áo dài của người con gái bị thấm nước đính sát vào thân thể. Tôi nghĩ. Chắc là nàng sẽ không thấy lạnh khi túng bên cạnh người con trai qua những vòng tay khăng khít. Hình ảnh đó cho tôi những tưởng tượng: Giả một lúc nào đó, tôi cũng được đứng với chàng ở dưới mưa. Cũng được che chung chiếc áo cùng chàng. Nhưng chắc là xa lắm. Và cũng có thể là không bao giờ có được. Ý tưởng đó làm tôi thấy lòng len lén dâng lên những giọt hòn vò cát. Tôi chỉ là con bé Ánh nhất nhát

nhất thi những ước mơ đó chỉ là mơ hồ gần như không tưởng.

Nhiều buổi tối ngồi bên bàn học bài. Nhiều bài tập chưa kịp chứng minh, bài vạn vật dài chưa thuộc. Vậy mà tôi chả học được chữ nào. Những trang giấy học trò thân quen, những giòng chữ phút này nhảy múa trong đầu óc tôi trống rỗng. Nhiều lần tôi tự nhủ mình không được nhớ những người con trai lạ như thế. Tôi muốn bài tập phải chứng minh rõ ràng, bài vạn vật sẽ in sâu trong trí nhớ. Thế mà tôi đã bất lực. Bất lực. Tôi vẫn nhớ chàng. Cái tên N.C.T nghe dễ thương chi lạ, khuôn mặt, cái tên ấy đã in sâu trong tiềm nhớ. Nhưng chúng tôi vẫn hoài hoài xa cách. Chàng có bao giờ biết đến nỗi nhớ nhung của tôi? Là con gái lẳng lặng tôi yêu chàng một người trong mộng. «Làm sao giết được người trong mộng».

Những lần ngồi nhìn trời mưa như chiều hôm nay tôi nhớ chàng không tưởng. Hồi người con trai chưa bao giờ gặp mặt, xin hãy một lần đến thăm tôi. Một buổi sáng mùa đông nào đó chàng sẽ có bên tôi trên con đường dài quen thuộc dẫn đến trường

## tình yêu

— Tình yêu nào cũng bắt đầu bằng nụ cười và chấm dứt bằng nước mắt.

NGUYỄN THỊ HOÀNG  
(Vòng tay học trò)

— Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói rối tiếc. (Love means never having to say: you're sorry).

ERICH SEGAL (huyền tình)

với hàng me lán tần lá rụng. Và buổi trưa tan học cùng chàng, hai chiếc bóng sẽ nghiêng đổ trên mặt đường nhựa của buồng trưa sân sau bóng nắng. Làn gió sẽ thổi cho bay tung tà áo. và gió thả rơi trên tóc iỏi những chiếc lá me. Tôi muốn «hàng gõ dùm tôi» những cánh lá me kia, những cánh lá me là cái cớ, là một cần thiết cho những ngón tay chàng vẽ hoa tình yêu trên tóc.

Nhưng thôi hãy cứ nhắm mắt.



## mắt nai tuyêt vời hà thu thủy

Đứng bên ni dòng sông nhìn sang bên nó em thấy người con trai ấy ngồi đan, bóng anh đồ dài dưới bóng nắng chiều nghiêng, bờ tóc hững hờ phủ trên đai trán rộng, cây guitar tì nhẹ trên tay và năm ngón dài thuôn rã rời buông dây, em nghe vang vẳng tiếng hát người đồng vọng sang bản nhạc «Nhắn với dòng sông»... Một thoáng bàng khuáng là lung tú

Xin những mộng tưởng đầu đời hãy ngủ hoài hoài trong tiềm thức. Cho lúc nào cần nhớ lại, bao giờ chàng cũng là người đến với mơ ước đầu tiên. Với tình yêu tôi lãng漫.

Hồi người tình chưa quen. Hồi người thương trong mộng. Tôi nhớ chàng, nhớ chàng. Và trong hồn tôi vang lên lời hát thật buồn «Làm sao giết được người trong mộng». Tôi van xin tình yêu hãy ngủ yên trong biển nhớ không cùng.

phương nào vang về em không biết để chót dừng ngày đêm em nhớ hoài đôi mắt ấy, chao ơi! Dân húi của mà có đôi mắt thật tuyệt vời tròn ướt cánh mi cong vút ngọc ngà, đôi mắt long lanh của thuở nào đệ tử bé bỏng nhớ quắt quay, thuở ấy trong chương trình văn nghệ phát thường cuối năm, em đứng trên sân khấu solo bản «Hòn vọng phu II» theo tiếng hòa của toàn lớp, một thoáng nhìn xuống hàng ghế đầu và em thẩn thờ vì đôi mắt nai to mở to, e ấp nhìn em sau chặng phần thưởng của người con trai em không hề quen biết, lui vào hậu trường em bá vai nhỏ bạn thầm thì «Ni, mi nhìn nhé hàng thứ hai, một, hai, ba, bốn con nhà thứ năm i tên chi mi hỉ, héc lớp mô mi hỉ?» Con bé nheo mắt lại và đáp ậm ừ trong cỗ họng «tên hắn là chi ta quên rồi, nhưng ta biết hắn học đệ nhị C, bạn của anh ta mờ. Mờ hỏi chi vậy?». Em cúi đầu nhẹ cười không đáp, buông vai con bé em nhìn ra ngoài trời, trên bầu trời lấp lánh sao đêm có hai vì sao sáng và em mường tượng ra đôi mắt ngọc tuyệt vời. Người con trai có đôi mắt ngọc như nai to ấy em chưa hề quen biết tên anh là gì, nhà anh ở đâu em cũng

một mờ thể mà trong suốt ba năm còn lại của thuở Trung học áo trắng lúc nào em cũng nhớ nhung lả lùng đôi mắt nai tuyệt vời ấy... Người học buổi sáng, em học buổi chiều nên từ đạo đó chưa khi nào em gặp lại người con trai mắt ngọc nai to nơ. Có biết đâu là nhờ những bài thơ ngà đăng báo người biên thư làm quen em, nào em có biết tóc giả những tờ thư nồng nàn ngày thơ ấy là «Mắt ngọc nai to» và lại nhường tờ thư lại bay về từ trường Pétrus Ký Sài Gòn nên chẳng khi mô em tưởng tượng được người biên thư chính là anh. Đôi mắt nai tuyệt vời vẫn muôn đời theo em gọi nhờ nhung kỳ lạ, đôi khi em ngần ngại đến bạn em phải mắng «Người chi mà dì ôm! Khi mô cũng đỡ ra... Em gượng cười chống chế cúi đầu xa xót một mình. Nào ai hiểu dùm em những phiền gút dị đới của tuổi ô mai, cũng quá chừng hồn nhiên, suốt ngày chúng cười đùa phá phách; suốt ngày tranh nhau quà trong lớp học, đôi mắt nai to ngày phát thường đã đỏi khác em rồi, thế nên từ một con bé tếu nhất lớp, sau ba tháng hè ngắn ngủi trở vô lèn đệ tam em bỗng làm lì xa vắng. Không một ai hiểu được em bởi em hoài đỏi cảm dinh dấu kín chuyện dị đới. Những tờ thư của người con trai từ trường Pétrus Ký vẫn đều bay về thân thương, han hoid nhưng không khi nào em ngoài ngoại nhớ lả lùng, người con trai trường Pétrus Ký thi đỗ tú tài hai và sang trường Văn khoa nối tiếp chuyện học hành, năm em đỗ tú tài một, người con trai ấy biên thư nói là nhà anh ở cùng tỉnh với em và cách nhau một dòng sông nhỏ, trước người học cùng trường với em Sau lèn đệ nhất không

có ban C nên dài về Petrus Ký... Em bàng hoàng tay run run cầm tờ thư và nhìn sang bên nó dòng sông, ngồi nhà bé xinh xinh có tảng cây xanh lung linh trước ngõ là nhà của anh — của người con trai có đôi mắt trời tuyệt vời mà suốt ba năm em đặt dài nhung nhớ, anh ngồi đó những chiều thứ bảy trông sang bên ni tay hững hờ ôm đàn guitar mà em đâu ngờ đâu biết. Vậy là suốt ba năm em đọc những tờ thư thiết tha là đọc những tiếng tâm sự của người con trai mắt ngọc mà chỉ một lần gặp gỡ em đã lâng man nhớ nhung. Ôi! huyền nhiệm này bà tiên nào ban cho em đây nỉ? Chưa một lần hẹn hò, chưa một lần ngỏ ý mà tập vở em ngập tràn tên «mắt ngọc nai to» nằm chồng lên những bài thơ trắng đêm em làm lê thê nhung nhớ. Em lang thang vào nèo yêu thương mắt rồi bởi nghe những lời thơ của mình bé bỏng đặt dìu theo tiếng vàng đồng vọng của anh, thơ ngà em đăng báo «mắt ngọc nai to» siêng nồng đem phô thành nhạc và em ngần ngại ngồi bên ni sông nghe tiếng hát trầm ấm của người loang dài trên triền sông hút gió... Vẽ vòng tròn lượng giác em mường tượng mắt người, mở sách Vạn Vật đọc bài em nhớ nhung tiếng hát rứa, mảnh bẳng tú tài hai vút khỏi tay như một nhúm bông gòn mà trông theo em không hề nuối tiếc, thôi cho em yên bình kiếp cô giáo mà ngày xưa ước mơ còn ướm nồng nàn trên nóc ngôi trường tiểu học đầu tiên. Ngày em thi vào trường sư phạm, người đã âu sầu khuyên em «gǎng học thi đỗ kỳ hai, vào Văn khoa hai đứa học chung... Em cũng thích như rứa nhưng làm rằng em nuốt hết ngần này quyền Vạn Vật vào đầu,

làm rằng em thuộc hết hai quyền vật lý dày cộm khi mà đôi mắt ấy, tiếng đàn ấy và giọng hát truyền cảm ấy kiếp kiếp theo em gọi hoài nhung nhớ.

Ngày từ giã dòng sông thân thương đi Sài Gòn học, đứng bên cầu nhìn sang bên nơ em còn thấy người hồn nhiên ngồi đọc sách, đôi mắt tuyệt vời với hàng mi cong nhẹ nhẹ chớp làm em nghẹn ngào muốn khóc... Vậy rồi người cũng bỏ dòng sông mà đi, bỏ khuôn sân trường Văn khoa dầm thắm mà lẩn thân vào chiến cuộc, em biết dù bấy giờ người còn ở quân trường miệt mài trên thành phố sương mù xa lạ nhưng rồi đôi mắt nai to ấy sẽ biết nhuốm hận thù, sẽ biết do lường tính toán, dù chưa nói với nhau lời yêu dấu nào nhưng em biết;

thien thu rồi em sẽ nhớ mãi đôi mắt ngọc tuyệt vời, cách nhau có mỗi dòng sông ngắn em còn nghe quá chừng xa lạ huống hồ bảy chừ xa như những khoảng dặm dài... Đôi mắt nai to của người sẽ thôi ngọc ngà mà nhìn thẳng vào thực tại đau lòng để miết mài tranh đấu. Bàn tay thon dài đặt hờ hững trên phím đàn dạo nào, đàn thơ phô nhạc cũng sẽ vàng khói thuốc suy tư. Và còn những đổi thay nào nữa trong bể gian truân vào đời mà anh vấp phải? Chỉ còn mình em ngày hai buổi ôm sách đến trường dưới tàn cây lá me thì thào tiếng gió mà nhớ mà thương đôi mắt ngọc tuyệt vời, dù biết là lung linh như bóng nắng, mong manh như sương chiều nhưng biết làm sao hơn hờ người bởi dấu yêu đầu đời vừa lớn...



## CUỐI THÁNG 9 PHÁT HÀNH THƠ HỒNG

### TẬP THƠ ĐẦU TAY CỦA TÙ KẾ TƯỜNG

- NHỮNG BÀI THƠ CA NGỌI TUỔI VỪA LỚN
- NHỮNG KHÚC TÌNH CA TUYỆT VỜI, LÀM SỐNG LẠI KỶ NIỆM VÀ NUÔI THÊM MƠ ƯỚC.
- NHỮNG BÔNG HỒNG MÃI CÒN TƯƠI TRONG LÒNG NHỮNG NGƯỜI YÊU NHAU

BÌA ĐỊNH TIẾN LUYỆN TUỔI NGỌC XUẤT BẢN

tập thơ dày 130 trang chỉ bán giá 150đ.



## như lá me bay

lê thị dung chi

Sáu giờ chiều thư viện bắt đầu đóng cửa. Tôi vội vã xếp sách vỏ, trả quyển sách vừa mượn cho bà thư ký, và băng ngang ngon đồi sau lục viện để trở về căn phòng nhỏ. Trời buổi chiều lạnh lẽo, sương mù giăng mờ mờ trên những đỉnh thông xanh mướt. Những cánh hoa marguerites trắng nõn như tơ quẩn quýt gói chén lạo sạo những viên sỏi nhỏ dọc theo con đường lên nhà Nguyễn. Tháp chuông buông chiều cao ngất, lạnh lùng với chữ thập trải dài trên nền trời xám và trải dài trong cả hồn tôi. Tượng Đức mẹ cầm thạch trắng với lọ hoa cẩm chướng đồ thấm. Những giày đèn hoa đã được kẽ lồng lánh sửa soạn cho một đêm giáng sinh thiêng liêng cao cả. Có lẽ giờ này Đoan Anh, đang chờ tôi ở nhà với Thiên Hương. Thiên Hương và Đoan Anh, hai con bé lúc nào cũng như hình và bóng. Chúng tôi đã hẹn nhau bỏ buổi học chiều, bỏ hai giờ Quốc Sử quan trọng để sửa soạn cho buổi reverillon nứa đêm tại nhà Thiên Hương.

Buổi chiều lướt dần qua lung viện. Con đường nhỏ dẫn dài dọc theo những bụi hoa cúc vàng có khi sẫm lại. Cái lạnh mỗi lúc thẩm dần vào chân tóc. Đà Lạt lạnh kinh khủng. Nhưng tôi yêu cái không khí giá băng này vô cùng. Tôi yêu những con đường vòng vèo giữa hai hàng mimosa ngon trắng như tuyết, ngồi trong xe ngược nhìn lên đỉnh thông xanh, những tòa nhà chim trong mơ sau những giàn hoa rực rỡ. Tôi yêu mùi thơm của thông, của núi rừng mỗi buổi chiều lang thang trong gió, để cho tôi ngày ngắt chao đảo. Tôi nói làm sao được nổi xao xuyến tràn đầy của những lần vẫn vơ vả thả bộ trên, nghe ý tứ và nỗi buồn heo máy thả lén trời làm bong bóng. Và băng khuân kết thành chuỗi ngọc mộng mơ. Qua quả đồi nhỏ nồng nàn mùi thơm

của hương hoa nhớ gió từ phía bên kia thung lũngerra tên, tôi cao phồng tôi và Đoan Anh, cao phồng cõi cõi cửa sổ băng gỗ trống lên tháp chuông và ngôi trường trung học ti cao mỗi chiều thả ra những cõi bé áo trắng mắt đen như nhăn. Đoan Anh đi vắng. Từ giấy trắng nguệch ngoạc vai dòng chữ: (Tôi ra phố với Thiên Hương, ở nhà sửa soạn. Tâm giờ sẽ 돌아). Tôi nghĩ đến hàm răng khẽ khẽ, tảng yêu của Đoan Anh. Cái miệng thật tươi sao này! It nữa cũng làm vài quả tim rung như bò chén. Tôi thích nhau Đoan Anh khi cười nụ cười tròn như trái lê chí.

Tôi nhìn ra khung trời đã bắt đầu đèn xám, lắp láu chiazza giọt nước mắt sao. Tháp chuông biếu trong bóng tối. Bóng tối bao la trống trải như chính cõi trống trải của lòng mình. Tôi chưa hề biếthanh phúc là gì. Hạnh phúc chưa đến với tôi dù chỉ đến rồi đi băng dài hia bảy dặm.

Tôi chưa từng nắm nành yêu thương trong bàn tay, có phải vì quá tim tôi nhỏ bé mà ngọt ngào thi như chiếc lá vàng xoay tít không ngừng lại nơi nào. Đề có những tôi, tôi ngồi nghe sao khuya đi về băng những ngọn chân thưa» và soi bóng mình trong gương rồi cầm một vỉi những trang nhật ký buồn suối cả cuộc đời. Tại sao tôi không là Đoan Anh, là Thiên Hương, là tất cả những bạn bè chung quanh nhỉ? Cũng nó như những con thiên nga tung cánh giữa trời xanh, con tôi chỉ là con vịt nước que kèn xấu xí. Tôi không có những cái cười rộn rộp pha lê của một niềm vui khoang ngordon, bởi vì mỗi buổi thức giấc soi gương, tôi ngại ngùng tim trong thủy tinh một con bé lợ leu xua như trái đất thời cổ tích. Tại sao, tại sao? Tôi chỉ biết đặt những câu hỏi thật buồn đè rồi không bao giờ tìm ra giải đáp. Những câu hỏi vẫn làm lòng tôi dần trai, dần vật, nhất là trong những cuộc ồn ào náo nhiệt của lũ bạn. Những lần đó, tôi thường ngồi một mình trong góc, lặng lẽ nhìn những màu áo vẫn tờ sáng loáng phản chiếu qua ly nước ngọt sóng nhanh những đôi mắt dae muỗi nồng nàn xinh đẹp. Chúng nó cũng hình như quên sự có mặt của tôi. Tôi ngồi như con ốc sên suốt đời chờ rúc trong cát vỏ xấu xí, con ốc không bao giờ di nỗi đoạn đường dài. Cho đến một lúc nào đó tôi buôn râu bỏ về nhà, nhìn lịm mờ sicht vỏ và nằm úp mặt vào gối khéo ngon lành cho tan bớt những muộn phiền. Phiền muộn vẫn vây quanh tôi, mùa đông của tôi si, mùa đông có những cành cây khô trơ vơ rủ hoài xuống hồn tôi làm tôi biến thành sỏi vụn.

Có tiếng Đoan Anh gọi ngoài cổng. Tôi mặc với chiếc áo len mỏng rồi bước ra. Đoan Anh và Thiên Hương ngồi trong xe, băng sau công klub những gói quà xanh đỏ. Tôi chui vào, Thiên Hương cho xe chạy trong khi Đoan Anh thắt lại cái ru-ban sau tóc :

— Chờ lâu không bà? Tại bà Hương di lanh quanh hoài mà không vừa ý món nào cả.

— Đà Lạt mùa này lạnh ghê gớm. Tí nữa Anh giúp lờ đờ lờ suối nghe. Chỉ có sáu người thôi. Tha hồ cho bà Anh vẫn an sức khỏe cái buche.

Tôi mỉm cười nhìn Đoan Anh. Con bé mè nhất là bánh ngọt. Những lúc trông nó ăn bánh ngọt, tôi nghĩ bất cứ tên húi của nào cũng phải ao ước mình là cái bánh.

Xe chạy qua những con đường yên tĩnh, không khi ban đêm trong trèo đèn nỗi tôi như nghe tiếng những cây thông nói chuyện với nhau. Xe đi vào một ngõ quẹo và dừng lại nhà Thiên Hương. Bên nhà trong, đèn sáng và có tiếng hát Bài Silent night nhẹ nhẹ. Tôi và Đoan Anh xuống xe, Thiên Hương cười giữa hai hàng kẹo ngậm lèng lánh ánh sáng trăng. Khi bước vào phòng, tôi trông thấy những bạn bè của Thiên Hương ngồi bên cạnh má nó. Trong khi Đoan Anh loay hoay đốt lò sưởi, tôi ngồi lui trong một góc, khuất sau chiếc khăn bàn như thầm ẩn sáng loáng những muồng nến bạc và chén dĩa trăng ngồi nước men. Má Thiên Hương đồi ánh sáng, màu xanh dịu từ cái chao đèn êm át tỏa ra khắp phòng, tôi không còn trông rõ mặt mọi người trong ánh sáng mờ mờ ấy nữa. Bà mỉm cười nói vài câu chúc lành rồi rút lui cho chúng tôi được tự do hơn. Thiên Hương vào bếp rồi trở ra với con ngỗng rôti nhồi hạt dẻ nóng sốt gia vị và mời tất cả nhập cuộc.

Cho đến khi mọi người đã bắt đầu sửa soạn muồng nến tôi mới để ý rằng trước mặt tôi là một đôi mắt thật buồn. Đôi mắt có những hàng lông mi dài rủ xuống, chứa đựng một nỗi buồn phiền chất ngất làm cho hồn tôi lơ lửng xao xuyến. Đôi mắt của một lần gặp gỡ nhưng rời xa xôi. Tôi nhớ đến một loại thú rừng ngạc trong những hình vẽ của Walt Disney mà tôi yêu không sao kể được. Đôi mắt không nhìn tôi, nhìn mọi người nhưng tôi đã cảm thấy những đám sương khói lờ mờ bốc lên bao phủ chỉ riêng tôi và đôi mắt. Như vừa có một giọt nước mắt nào dâng lên trong tôi. Tôi chưa nhấp ly rượu Champagne của đêm Giáng sinh đầu đời vừa lớn mà sao đã choáng váng say hở đôi mắt của tháng chạp ơi! Lúc này tôi không còn thấy những đĩa bánh kem cao ngất ngày mùi bơ đường, lọ hoa hồng rực rỡ phản chiếu dưới má Đoan Anh phùng phình, tiếng cười đùa vui vẻ của Thiên Hương dồn như kẹo thanh bọc đường, tôi chỉ muốn chạy thật mau về phòng, tắt hết đèn điện, thắp một cây nến nhỏ, trùm kín chăn trên giường mặc cho những giọt nước mắt hay lây của tuổi vừa mới lớn làm voi bót xót xa.

Đôi mắt tên là Văn, Thiên Hương vừa mới giới thiệu. Văn, cái tên buồn buồn xôn xao những âm hưởng như cái lạnh lẽo băng giá của Dalat mù sương.

Đoan Anh nói nhỏ với tôi :

— Cái «cậu bé» ngồi trước mi là em họ của Thiên Hương đó. Có nhiều cô theo làm, tại nhỏ đòi làm em Thiên Hương cả khối.

Tôi nhìn lại Đoan Anh. Hình như đôi mắt có nhiều tình cảm với Đoan Anh.

Tôi chỉ là con nhỏ suốt đời không hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ như chiếc lá me rơi, như một cơn mưa muộn, những gì được gọi là hạnh phúc đều mong manh mờ ảo, thì làm sao tôi giữ được trong trạng gio như tôi nay.

(Xem tiếp trang 64)

## NGƯA CHÙNG TRONG SÂN TRƯƠNG



truyện dài VŨ MỘNG LONG

— Chuyện gì đó ?

— Cô Liên...

— Sao ?

— Thầy đừng giận tôi nhé ! Thầy cô Liên khó: tôi mới động lòng nhận lời. Tôi biết thầy sẽ la tôi. Cô Liên nhờ tôi trao tận tay thầy một bức thư.

— Một bức thư ?

— Да.

— Bác đem trả lại cô ấy đi. Bảo cô ấy muốn nói gì thì nói ở lớp học.

Bác Năm chớp mắt, tay thọc vào túi áo bà ba :

— Tôi nghiệp cô, thầy Định...

Tôi hất đầu :

— Vậy bác đưa đây. Đừng có nói cho ai biết, kè cả con gái bác.

Bác Năm trao bức thư cho tôi và bước vội ra ngoài. Tôi xé phong bí thư, lôi ra những tờ pelure màu xanh thơm ngát mùi nước hoa Rêve d'or. Bức thư tỏ tình viết từ nhiều ngày tháng. Mỗi tuần một đoạn. Liên nói yêu tôi và đã đau khổ vì tình yêu cảm nín. Nàng chứng minh nỗi đau khổ bằng những giọt nước mắt rớt xuống thư làm nhòe những giòng chữ viết bằng bút mực. Tôi đọc xong, gấp bức thư cất tận đáy va ly của tôi. Bây giờ tôi mới thực sự bối rối. Người ta có thể chế ngự được hận thù chứ không thể ngăn cản được tình yêu của một người cho một người. Tôi có thể chiến thắng ngựa chứng nhưng sẽ chiến bại cô học trò Phan Kim Liên. Chỉ còn một cách là giã từ tình ly này. Rồi tôi cũng phải lấy vợ song không thể lấy cô học trò

đang học mình ở nơi mình đang dạy học. Tôi chỉ là một người, có một trái tim biết rung động. Tôi không giả dối phủ nhận tôi không yêu Kim Liên. Tôi yêu nàng lắm chứ. Khốn nỗi, không gian và thời gian không cho phép tôi tỏ tình với Liên. Tôi có nhiều ràng buộc và giáo điều tự mình đặt ra để bắt mình phải tuân theo.

Tôi có cảm tưởng tôi sắp thua cuộc.

## 14

Ngựa chúng ngồi ngoan dưới bàn học. Ngồi ngoan vì bị ngồi ngoan chứ không phải ngồi ngoan vì muốn ngồi ngoan. Điều đó chứng tỏ rằng ngựa chúng vẫn còn thiên lương, và giáo dục gia đình vẫn cần thiết cho sự dẫn dắt tuổi trẻ. Khi tuổi trẻ chưa phủ nhận cái quyền uy của gia đình thì chưa có gì đáng lo ngại. Ngựa chúng làm lì hơn cả bao giờ. Chúng tách riêng sự có mặt của chúng với sự có mặt của bạn bè chúng. Ở lớp học. Ở sân trường. Tôi biết ngựa chúng chưa hiểu nỗi tình của tôi đối với chúng nó. Tôi chưa chinh phục được ngựa chúng. Chúng vẫn tưởng tôi sợ hãi, khiếp nhược. Để chúng minh hùng hổ rằng, thầy giáo cũng có sức mạnh của thầy giáo, một số đồng nghiệp của tôi đã thị uy ngay tại lớp những buổi học đầu tiên khóa: «Các anh đừng lơ mơ, hồi học trường sư phạm, tôi nổi tiếng Dao Búa. Anh nào thích đánh nhau, cứ việc ra sân, chúng ta cởi áo phan tài cao thấp». Quyền lực không giải quyết được việc chi cả. Quyền lực chỉ dùng để chế ngự chứ không để chinh phục. Mà giáo dục là để chinh phục tâm hồn.

Bọn thằng Phong ngồi ngoan dưới bàn học nghĩ về tôi ngồi trên bức gỗ không giống những Trần Tâm Thành, Nguyễn Văn Lành. Nó chỉ mới ngừng khiêu khích; nhục mạ tôi và đã gọi tôi bằng «giáo sư» một cách miễn cưỡng.

- Anh hiểu bài giảng hôm nay chứ, anh Phong ?
- Thưa giáo sư, tôi hiểu.
- Có thắc mắc gì không, anh Thiện ?
- Thưa giáo sư, không.
- Muốn tôi kể chuyện trường cướp Rory Cahloun trở thành tài tử màn bạc Mỹ không, anh Luyện ?
- Khôngạ !
- Anh có cần giảng lại những bài anh vắng mặt không, anh Du ?
- Tôi đã đọc sách ở nhà rồi. Cám ơn giáo sư.

Ngựa chúng không nói nếu tôi không tìm cách gợi chuyện. Lối trả lời của chúng lạnh lùng và chưa đựng hồn học. Nhưng lớp học đã yên lặng, mọi người được làm việc đều hòa. Ngựa chúng có chỗ nằm ấm cúng

để thiếc khuya. Chúng sẽ biết đêm dài, Bây giờ tôi chỉ cần chờ đợi một đêm thiếc khuya của chúng nó. Tôi tiếp tục dạy thêm học trò của tôi và các trưởng trại trong tinh những ngày chủ nhật, ngày lễ. Từ chối những lời mời mọc nồng hậu của vài tư thục, mỗi buổi tối, tôi kèm cặp một số học trò vì hoàn cảnh phải thôi học. Tôi thương họ là thương tôi, thương xót tôi những năm tháng nghèo khổ ngày xưa. Giáo dục vốn không vụ lợi cho cá nhân mình. Thầy giáo chẳng khác gì người truyền giáo, chẳng khác gì ông già nhặt hạt mận chôn bên vệ đường. Ông già không sống lâu để hưởng bóng mát của cây mận. Những người trẻ sẽ hưởng bóng mát, sẽ được bứt trái mận chín mà giải khát giữa đường nắng cháy khô cằn. Và có ai tìm hiểu tại sao cây mận mọc tươi tốt, đơm hoa, kết trái bên vệ đường đâu.

Nỗi băn khoăn của tôi không còn do ngựa chúng tạo ra nữa. Ngựa chúng sẽ bị đồng hóa bởi bầy ngựa lành trong đàn ngựa của chúng ta. Tôi được rảnh tinh dàn xếp chuyện tinh cảm riêng tư giữa tôi và cô học trò Phan Kim Liên. Nàng gửi thư đều đặn cho tôi. Bác Nám là người phát thư riêng của nàng. Tôi đọc thư tinh của Kim Liên, lòng dậy lên những xót xa. Xuân hồng niên thiếu của tôi đã phai pha. Tuổi vừa lớn trải kín lối đi làm cuộc đời và tháng ngày cô đơn, nghèo khổ. Mộng mơ còn đó nhưng mộng mơ không gửi vào đôi mắt thiếu nữ nào. Tôi chưa dám yêu ai vì cứ sợ không ai yêu mình. Kim Liên là người con gái đầu tiên yêu tôi. Và tôi đón nhận tình yêu đó. Nàng cho tôi sống lại tuổi vừa lớn của tôi với những xao xuyến, bàng khuâng của kẻ mới ngắt bỏng hồng tình ái thứ nhất. Tình yêu giữa hai người trai gái có chí là xấu nếu họ hướng về mục đích tốt đẹp. Thầy giáo giống thầy tu ở tác phong, đạo đức chư không giống cả trái tim. Trái tim thầy giáo rung động mãnh liệt như những trái tim rung động mãnh liệt nhất vì tình yêu. Tôi đã thực sự rung động vì Kim Liên. Ở một nơi nào đó không phải là tình lý, mà mỗi cuộc đời đều tự nhốt mình vào chiếc lồng son lồng giáo, chiếc chắn, tôi sẽ hôn môi Kim Liên say đắm, ôm môi đọng đầy nước mắt của tôi. Nhưng ở nơi này, ở tình lý mà tăm tiếng và tai tiếng dễ nỗi ngang nhau, thầy giáo không được phép cung khai yêu học trò của mình, dù tình yêu đưa tới hôn nhân. Yêu trộm mà bị dư luận khám phá, tôi lối càng ghê gớm. Nhà giáo chịu đựng hơn nhà tu điều đó. Nhà tu có luật cấm chứ nhà giáo sống tự do tinh cảm. Thế mà nhà giáo phải tự đặt luật cho mình để ngăn cấm mình. Nếu tôi không ngán cấm tôi cứ việc yêu Kim Liên và lấy nàng làm vợ ngay ở đây thì tôi phải bỏ nghề dạy học trước khi kết hôn với nàng. Tôi không muốn bỏ cái đám mè của tôi. Tôi cũng không giả dối rằng tôi không yêu Kim Liên. Song tôi cần phải giả dối với lòng tôi. Để cho niềm tin của học trò không bị mất nơi thầy giáo. Để những đồng nghiệp trẻ của tôi không bị nhục mạ, khiêu khích bởi đám ngựa chúng trong sân trường. Để hình ảnh ông thầy mãi mãi đáng kính, đáng trọng vọng trên bức gỗ. Có những sự giả dối giúp ích cho nhiều người. Đó chính là một hy sinh âm thầm. Đôi khi, sự hy sinh gây ra ngộ nhận và hi sinh bị hàm oan đau đớn.

Tình yêu của Kim Liên nồng cháy và thiết tha đến nỗi, những bài luận

quốc văn nộp cho tôi cũng là những bức thư tình trót át. Nguyễn Văn Lành đã gấp bài luận tình đầu tiên. Но ngạc nhiên hỏi :

— Ngươi ta lại phá thầy, hả ?

Tôi cười. Nó mỉm môi :

— Hết bọn thằng Phong tới bọn quý cái ?

Tôi không giấu giếm Nguyễn Văn Lành. Kèm hết. Nó suy nghĩ gầy lát, rồi nói :

— Chị ấy lăng mạn quá !

Tôi hỏi :

— Nếu Lành làm thầy giáo, bị rơi vào trường hợp này, Lành nghĩ sao ?

Lành đáp :

— Con sẽ dạy học ở làng và ở làng không có học trò lăng mạn.

— Nếu có thì sao ?

— Thì người ở làng con sẽ cấm chỉ đứa học trò lăng mạn ấy.

— Nếu người làng không cấm chỉ ?

— Chắc chắn là con bị đàm tiếu. Học trò đâu được lăng nhăng với thầy giáo.

Tôi vỗ vai Lành :

— Thí dụ thầy lăng nhăng với Kim Liên, em nghĩ gì về thầy ?

Lành chớp mắt :

— Con nghĩ thầy không làm thế đâu. Mấy năm trước đã xảy ra chuyện này. Ông thầy dạy trường tư bị phụ huynh đàm tiếu dữ lắm. Họ không cho con em học ông. Rốt cuộc, ông phải bỏ lên Sài-gòn.

Tôi nuốt nước miếng cho tâm sự vướng ở cổ trôi xuống :

— Em đốt bài luận tình của Kim Liên đi. Chị ấy có thể tự tử vì xấu hổ nếu em tiết lộ với bạn bè. Thầy tin em. Ta không làm điều xấu là đủ, chẳng nên làm ai buồn.

Lành nói :

— Nhỡ chị Liên cứ viết hoài ?

Tôi xoa tay :

— Thì em lại mất công đốt. Hết niên học thầy sẽ tính.

Lành nhìn tôi, đôi mắt nó long lanh tình thương :

— Thầy sẽ tính chi ?

Tôi đặt tay lên mái tóc bờm chỏm của nó :

— Sẽ xa em.

Lành sững sốt. Đôi mắt nó vẫn lên những sợi khói ưu tư. Giọng nó chìm vào nỗi lo lắng :

— Thầy sẽ xa các con ?

Tôi gật đầu :

— Đành vậy.



(Còn tiếp)

nhưng đừng tưởng rằng, Sahara là sa mạc không có người ở. Những giống người mà thế giới ít ai biết đến như chủng tộc Maures, Tibbous và Touareg (số ít gọi là Targui) đã sinh sống ở Sahara từ vài chục ngàn năm nay. Thời Trung Cổ, bộ lạc Maures đã xâm chiếm Tây Ban Nha và một số các quốc gia Ả Rập. Bộ lạc Tibbous thi chiếm cứ thường trực dãy núi Tibesti. Còn Touareg mới là giống người nổi tiếng đã lập nghiệp tại một vùng rộng lớn gấp mươi lần diện tích cả hai miền Nam Bắc Việt Nam được giới hạn bởi hồ Tchad thuộc nước cộng hòa Tchad, ốc đảo Ghadamès thuộc Lybie và vùng Tompouctou thuộc Nigéria. Lãnh thổ của những chủng tộc Touareg tuy rộng lớn, nhưng đa số người Touareg lại sống tập trung tại vùng Ahaggar hay còn gọi là Hoggar mura quanh năm thuộc dãy núi Air. Hiện chủng tộc Touareg đó chừng 250.000 người cư ngụ trên một khoảng đất dài chừng 1.200.000 cây số.

Người Touareg có tầm vóc cao lớn, đầu dài, tóc quấn đen, mặt nhỏ, cầm nhọn, sống mũi cong, môi mỏng, mắt xâu với những hàng chân mày rậm và dài gần như nối liền nhau.

### tổ chức xã hội của chủng tộc touareg

Mặc dù Touareg chỉ là một bộ lạc thiểu số, nhưng săn dàn này cũng được chia thành những đẳng cấp không khác gì các triều đình phong kiến thời xưa. Giai cấp quý tộc chiếm hàng đầu, tiếp theo là giai cấp quan lại rồi đến giai cấp nô lệ, sau cùng mới đến giai cấp thợ thuyền. Luật lệ của người Touareg không cho đàn ông thuộc giai cấp quý tộc kết hôn với đàn bà thuộc giai cấp khác. Còn

### sa mạc có người ở

Tuy không nước, không cây cỏ với thời tiết thay đổi bất thường,

đối với đàn bà thi luật lệ này đã dành cho họ một trù lệ, nghĩa là đàn bà thuộc giai cấp quý tộc được quyền kết hôn với đàn ông thuộc giai cấp quan lại. Gọi là quan lại nhưng đàn ông thuộc giai cấp này, ngoài việc chấp chính, đa số là những phú ông chủ nhân những đoàn lạc đà hàng ngàn con cùng những kho lúa khổng lồ. Giai cấp nô lệ gồm hầu hết những người da đen ở Phi Châu bị bộ lạc Touareg cướp đoạt tài sản rồi cầm tù. Sau hết là giai cấp thợ thuyền gồm những người làm việc bằng chân tay, trong số có nghề thợ rèn bị người Touareg khinh miệt nhất để coi những người làm nghề này như bạn của quỷ dữ. Có điều lạ là chính những « bạn của quỷ dữ » này lại là những người đã cung cấp hầu hết vật dụng cho các giai cấp quý tộc và quan lại, trong số phải kể đến những đồ trang túc tuyệt mỹ với nghệ thuật chạm très tinh vi.

### cách sinh sống của người touareg

Vì khinh miệt nghề làm ăn bằng chân tay để coi giai cấp thợ thuyền kém hơn cả giai cấp nô lệ, cho nên các giai cấp quý tộc và quan lại của sắc dân Touareg đã chọn cướp bóc làm nghề sinh nhai. Địa bàn hoạt động của họ là những nước Phi Châu bao quanh Sahara và con mồi của họ là những đoàn xe băng qua sa mạc. Việc canh nông được giao phó hoàn toàn cho giai cấp nô lệ đảm trách. Tại vùng được gọi là phì nhiêu nhất của dãy núi Air, đôi khi có vài mảnh đất hép trồng lúa mì, rau và thuốc lá. Ngoài việc trồng trọt, giai cấp nô lệ còn phải phụ trách việc chăn nuôi. Lạc đà là gia

## LINH VIỆT

súc chính được phân ra hai loại. Lạc đà lông nâu nuôi để vắt sữa và lạc đà vận tải màu lông trắng có sức khỏe phi thường, chạy rất nhanh, có sức chịu đựng dẻo dai, có biệt tài tránh gió bão nóng cháy của sa mạc và đặc biệt là có tài đánh hơi những nơi có giếng nước thiên nhiên để hướng dẫn người cõi đến giải khát sau những ngày đường làm ăn mệt mỏi.

### cách phục sức và nhà ở của người touareg

Chỉ trừ cặp mắt và đôi bàn tay toàn thân người Touareg đều phủ kín những khăn trùm và quần áo. Gần như không bao giờ người Touareg lột bỏ bộ y phục luộm thuộm của họ kể cả lúc ăn ngủ và nghỉ ngơi. Họ ăn mặc như vậy không phải là không có lý do. Chính vì Sahara gió bụi và nóng lạnh bất thường nên họ phải che kín toàn thân bằng vải vóc. Ngoài ra, vì gần trọn đời sống của họ đều ở trên lưng lạc đà, cho nên, ngoài sự kín đáo, áo quần của họ còn phải rộng rãi để di chuyển dễ dàng trong những chuyến đi có khi kéo dài hàng tháng. Người Touareg rất trá trang sức. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều đeo bông, đeo nhẫn và đeo giày truyền. Chính vì tính tuoch làm dáng mà chủng tộc Touareg có rất nhiều thợ giỏi trong nghề làm đồ trang.

Nhà ở của chủng tộc Touareg đều được xây bằng gạch đá có hình thù giống như những ốc đảo nhỏ. Họ cũng

định cư thành từng làng xã hàn hoài. Đối với những dân du thủ du thực, người Touareg cũng biết dựng lều để trú mưa trú nắng. Vài lều của họ đều là những tấm da lạc đà phơi khô được khâu và dính liền với nhau. Họ cũng biết dùng cọc để dựng lều. Mỗi lều của họ rộng từ 20 đến 30 thước vuông. Nhà ở của người Touareg phần lớn đều được tập trung tại vùng núi Air là nơi định cư chính của hầu hết sắc dân này.

Nghe đâu, ngày gần đây, giới tài phiệt quốc tế đã tìm thấy mỏ dầu lửa tại sa mạc Sahara. Nếu đúng như vậy thì trong một tương lai không xa, dã

là một sa mạc cằn cỗi, Sahara chắc chắn sẽ biến thành một địa điểm tranh chấp quốc tế.

Được biết, nước Pháp hiện quản trị khoảng 5.000.000 cây số vuông sa mạc Sahara. Trước đây Pháp đã dùng Sahara để thử bom nguyên tử. Vừa rồi Pháp lại bỏ bao công lao với dụng tâm biến Sahara thành một vùng có thể cày cấy được. Với việc làm đó phải chăng chính phủ Pháp thực sự muốn thi hành kế hoạch « lấp bể và trời » để cải thiện đời sống cho nhân dân Phi Châu hay chỉ vì nguồn lợi dầu lửa của miền cát đá này ?

BẠN YÊU NGHỀ BÁO?

BẠN MUON TRỞ THÀNH KÝ GIẢ?

BẠN MUỐN TRỞ THÀNH THƯ KÝ TÒA SOẠN, CHỦ BÚT, CHỦ NHIỆM TẠP CHÍ, TUẦN BÁO, NHẬT BÁO?

BẠN MUỐN BIẾT RÕ NGHỀ BÁO VÀ NGƯỜI VIẾT BÁO?

BẠN HÃY ĐỌC ĐỌC TỪ SỐ 21 THIÊN HỘI KÝ CHÂN THÀNH NHẤT CỦA MỘT KÝ GIẢ XUẤT THÂN TỪ ANH THÀY CÒ LEO TÓI CHỨC VỤ CHỦ NHIỆM:

# N H A B A O

## V U M O N G L O N G

• VINH NHỰC CỦA NGHỀ BÁO

• KINH NGHIỆM CỦA 10 NĂM LÀM BÁO TRONG MỘT XÃ HỘI BIỂN ĐỘNG

KHỎI ĐĂNG KHI DỨT NGƯA CHỨNG  
TRONG SÂN TRƯỞNG



VIẾT NGẮN

## dấu chân thương nhớ

quê

hương  
bố mẹ

MỖI LẦN PHẢI KHÓC, MẮT EM ĐAU LÈN, ĐẦU CÙ  
nhức buồn buốt và người nhẹ hăng như buồng tay từ  
khắc mây. Nhưng chiều nay, mây nhạt màu vì không  
còn tia nắng nào sot lại trên bầu trời cứ lùn trong mắt  
em. Nỗi nhớ nào chợt voi, chợt đáy, hú hắt quá một  
ngày sắp tàn oí. Em đứng yên trên balcon. Sương theo  
gió rơi nhẹ, mềm trên tóc, trên ngọn lá dừa lay lắt. Em  
muốn ngủ yên trong tàn lá dừa xanh thẳm óng ả trong  
dáng chiều như con chim sẻ sau một ngày ríu rít, rót  
tiếng vui cho thành phố nhiều nắng nhiều mưa, như loài  
côn trùng dưới ngọn cỏ. Sợi tóc vắt ngang môi rung rức.  
Nhớ nhung như có vết cắn trong tim. Nếu hạnh phúc là  
những giọt nước mắt trong vắt pha lè, thì nhớ nhung là  
những giọt nước mắt no tròn hòn tủi, mặn trên đồi môi  
bị bỏ quên. Em không muốn khóc. Em lập lại ý nghĩa đó  
trong đầu, nhưng bao giờ nước mắt cũng không chịu nghe  
em, mà nghe theo cơn dỗi hờn nào đó lăn dài trên má,  
đem những giọt buồn phiền và nỗi nhớ dùn cao chất ngất.  
Từ khi mà em biết nhớ, chạy dài bằng bước chân sáo trên  
nỗi nhớ của mình, cũng là khi em làm quen với nước mắt  
nhớ thương. Những giọt nước mắt từ quả tim hồng đầy  
thương yêu. Em nhỏ bé, nhưng nỗi nhớ mènh mong trong  
trời chiều, bènh bõng trong giấc ngủ, như những vi sao  
thức trên vòm trời đưa suốt một đêm. Có phải sự gặp gỡ  
huyền diệu giữa hai tình thương mở ra một thiên đường  
nhung nhỉ? Vì sao mọc sớm năm chơi voi trên cao.  
Bằng những giọt nước mắt chiều nay. Anh ngự thật cao  
trên đỉnh tim của em rồi đó.

MAI

EM YÊU LÀM SAO QUÈ HƯƠNG MIỀN BẮC ĐẦY KHÔN  
khô. Nơi đó chưa đựng những người Việt da vàng hiền  
hỏa. Nơi đó có bố thân yêu của em sinh sống. Em yêu  
thật nhiều Hà Nội, Hải Phòng... những nơi em chưa biết  
đến và cũng biết thật nhiều qua thơ văn và sách vở em  
đã đọc.

Nay quê hương miền Bắc. Em mơ trče được thăm  
đường Cồ Ngr, xem cầu Hạ Lý và ngắm hồ Hoàn Kiếm.  
Nhưng quê hương của em oí, chiến tranh đã cướp mất  
rồi vẻ đẹp của quê hương, vẻ hiền lành của Hà Nội, của  
Hải Phòng..

Em sống ở miền Nam có yên vui, có tình thương bao  
la của mẹ dấu yêu. Nhưng. Em thiếu bố. Bố thân yêu mà  
chưa bao giờ và sẽ không bao giờ em được gặp mặt. Em  
đi chùa. Em cầu nguyện. Thật nhiều. Bố, bố của con. Bố  
có tướng tượng được con của bố không?

Nhưng khi nhớ bố em vẫn lấy cái hình nhỏ của bố  
để thương nhớ. Ngày em chưa biết suy nghĩ em bị bao  
quá chặt trong vòng tay và tình yêu của mẹ dịu hiền

Ngày em lớn khôn và biết suy nghĩ chút ít, em mới thấy  
rõ cái thiếu thốn của một đứa con thiếu tình phụ tử. Em  
hay buồn lầm. Buồn thật sâu tận đáy hồn. Các bạn em có  
bố, có mẹ. Nhìn lại mình em thấy tủi thân. Bố oí, chỉ có  
bố mới xoa dịu và lấp kín được nỗi buồn của con.

Mẹ nuôi và dạy dỗ em từ ngày nhỏ đến khi lớn khôn.  
Mẹ hy sinh quá nhiều cho em. Em chẳng dám để mẹ buồn  
vì mẹ buồn là em cũng muốn khóc được. Mẹ, mẹ của con,  
con thương mẹ biết chừng nào mẹ oí...

HẠ LÝ

TỪ LÚC CHIA TAY NHAU EM VỀ. EM CẢM THẤY BUỒN  
GHÈ co, người a. Buồn thật buồn để em gửi một niềm ưu  
ái về tất cả những gì đã qua. Dệt lại thành những ngày  
rất đẹp mà bây giờ em lại tôn thờ trong tim óc. Cũng  
chưa xa xưa mấy, để em không gọi là dĩ vãng phải không  
người? Cũng không phải mới hôm qua để em khẽ kêu  
lên thảng thốt và tiếc nuối.

Tím em đã nở một nụ hồng rời, người a, nụ hồng  
màu trắng mà đã có lần em đi ngang qua vườn, em trông  
thấy. Đẹp và đơn sơ. Nụ hồng nở thật âm thầm trong em.  
Chao oí hồn em lung động, lòng em ngất ngây, đến lúc  
em cầm cành hoa rất đẹp kia lên thì tay em rướm máu.  
Những gai nhọn chĩa ra, đi qua làn da và em thấy xót  
xa ghê gớm. Nụ hồng trong niềm tưởng của con người,  
của em đã cắn vào tim em. Em đã im lặng khi người hỏi  
«Tại sao em khóc?». Tím em bảo em, hãy chối từ. Em  
không khóc sao là nhạt nhòa. Mà vùng ký niêm thì đã mủ  
sau sương mù đồi núi.

Biết bao ký niêm giữa em và người nhỉ? Nhiều ghê  
co, và mỗi lần nghĩ đến, em lại mỉm cười. Em nhớ  
nhất là ngày hôm ấy, em và người đi trong cơn mưa. Cơn  
mưa trên cao nguyên sao thật buồn. Cơn buồn lan man  
đi trong hồn em. Em thấy cả người cũng buồn nữa cơ.  
Kỳ lạ. Và quán Tuồi Ngọc em với người đến thăm. Có con  
nhện nhỏ vương trên áo người. Em giơ tay lên phủi.  
Người đưa mắt rất hiền lên nhìn em. Em cúi đầu mà  
trong óc không một ý nghĩ nào «người lớn». Em rất đợi  
phải không người? Ủ, ngày ấy em cũng thấy em đợi  
ghê co. Chẳng nghĩ vớ vẫn gì cả. Ai hỏi gì mà có chữ «in»  
vào đây là em đố mặt, đáp chẳng thành lời. Nhạc buồn  
và uớt át ghê co, anh Ng. nhỉ. Em thích bài này! Người  
nhìn em cười rất nhẹ. «Dù trời không mưa đòi ta xin cho  
hứa vui về sau. Hẹn hò gặp nhau cho thiên thu phong  
phú đời người sau». Suýt tí nữa thì em khóc, trời a, và  
người lại hỏi: «Tại sao em khóc?». Mà kỳ thật. Sao em  
hay khóc thế nhỉ. Người ta nói ai mà có cái nốt ruồi  
trên mi mắt thì hay khóc lắm. Khóc cho duyên tình. Em  
chẳng biết có đúng hay không?



VIẾT NGẮN

kỷ vật  
của đời

Những bài ca, chợt nghe cho một lần dạo chơi kỷ niệm của em và người, em chẳng lúc nào quên. Buổi tối, em và người đi ra bờ hồ và lên nhà Thủy Tạ. Gió se lạnh và mặt hồ thấy như buồn hẳn. Nỗi buồn của em, ngâm chìm từ bao lâu nay dưới đáy của một biển bờ nảo đó, nay chưa nguôi ngoai lại quay trở về. Ngọn đèn đường hiu hắt. Hai anh em dạo chơi. Bản nhạc em quên đi tựa đề, réo rất từng âm thanh trầm. Những notes nhạc rơi nhẹ và loang dài trong căn phòng, trên mặt hồ từ lúc nào đã quá buồn bã giờ càng thêm tệ hại. «Đà Lạt mưa buồn, hai đứa ngồi ở lại, nghe... »

Em đã thầm thia cái buồn từ bao lâu nay, từ ngày em mất đi cái đại yêu, từ ngày em có một nụ hoa hồng bạch, hờ người? Những lời khuyên của người, em vẫn còn nhớ cơ mà. Em hãy ráng học hành cho ngoan, đừng để thơ thần chia trí của em trong năm em thi. Anh thi vẫn nhớ cô bé rắng khẽnh...

Buổi sáng, trời lạnh nhiều. Người tiễn em ra xe. Ông buồn ghê gớm. Em biết rằng, lúc em về là lúc em mất đi tất cả kỷ niệm vàng son của gia đình, của người thương rồi xa khuất mịt mù. Mà tồn tại trong lòng em, trong lòng người là nỗi nhớ niềm thương. Em sẽ nghe người, từ tạ thơ... thần, tạm biệt văn chương, riêng nỗi nhớ thương người, chắc chẳng bao giờ em từ tạ được. Hồi người yêu dấu!

VŨ THỊ HẢI DƯƠNG

NHƯ MỘT CHÚT NẮNG VÀNG VỪA TRỞ VỀ LUNG LINH trên sân cỏ. Như một sớm mai hàng cây trước công trường đượm đầy sương. Và ở đó em đang tìm gặp những bông hồng bát ngát hương yêu ngày nào. Đóa hoa vừa phong sắc. Vừa lóe lên trong một sớm mai tâm hồn với oà vỡ khi chiều đến. Đề tận đáy tâm hồn chỉ còn lại những xác hoa tàn úa. Và từng dấu vết đậm đà. Những ngày tháng bên nhau, những ngày có nắng mai hong nhẹ bên thềm — chúng mình cùng chung nhau một lối nhỏ đến trường — nay như những hình ảnh hững hờ qua đi trong một giấc mộng. Trong tâm khảm, bóng người thương như ánh mặt trời theo đúng từng chu kỳ thời gian trở về rạng rỡ trong tim. Và em hãy còn hình dung, tưởng tượng như bong dang Phượng đang đâu đó...

Người con gái có đôi mắt thật đen và hàng mi cong vút, có mái tóc dễ thương xõa dài ngang vai. Thật những ngày đầu vào lớp em cũng chẳng để ý đến Phượng. Nhưng không biết buổi chiều nào nữa, hồi chuông reo vang, giờ học chấm dứt. Thấy lòng mình bâng khuâng làm sao ấy. Những chiều xa màu áo xanh, màu mắt biếc và những sợi mây dài đan nhau trên má Phượng — Nhờ làm sao — Bất chợt dóa hoa hồng lởa hương yêu thương.

Từ đó màu mắt như đang thêm một chút xanh — màu xanh thật tuyệt vời — và những lưu luyến khi nhìn nhau. Những chiều tan học cùng về trên một con đường. Mãi nhìn nhau ngọt ngào. Chả nói được một lời nào. Những sáng, cố đến trường thật sớm — để chứng minh hai đứa, riêng nhau ngồi chung trong phòng học này — và em nhớ mãi những sợi sương hồng đan nhau ngoài song cửa cùng tiếng hót của đàn chim trong những sớm ấy — sao em không là loài chim tên mọn để hát cho Phượng nghe bài ca thứ nhất của những điệu nhạc đang rộn ràng trong tim? Sao em không là sương hồng reo nhẹ ngoài song cửa và gõ nhẹ lên phiến đàn để Phượng tìm thấy trong đó tiếng hát ngọt ngào và lời yêu thương của em? ...

Chiều nay trời bỗng dung xanh lá. Mây chẳng còn nữa. Và ừng búp hoa đỏ đang nở đầy trên hàng Phượng trước cổng trường. Như trong lòng em đang mở từng búp hoa đó để rồi oà vỡ, rụng đầy trên lối đi. Khi mùa hạ đã ra đi và mùa thu trở về. Thời gian vẫn từng ngày yên xuôi trên ngọn cây ngày tháng. Mùa hè lại bước gần em hơn. Lời yêu thương chưa ngô. Lòng còn cài theo kín. Cánh chim nào đó nuzz nhảy nhót bên giàn thiền lý, muốn hát lời ca nào tuyệt vời nhất trước đôi mắt biếc của Phượng. Song cánh chim lạc lõng đã òa khóc trong chiếc lồng son cô đơn. Đóa hoa màu đỏ vừa rụng xuống bờn cỏ xanh. Như cổng trường từ héo hắt ngả màu tim và mắt Phượng: đôi mi lại cong thêm để những sợi mây tim về vể với trong ánh mắt từng sợi tơ nhung nhớ, luyến tiếc...

Em rời phố Cầm, rời Hòa vang. Bỏ lại con đường có hàng cây cao vút; khung cửa sổ có hàng soan, hoa rụng mỗi sáng. Và luôn cả Phượng...

Những chiều thành phố, gió heo may về thoảng nhẹ cho hàng cây rung đầy lá vàng. Những mai mưa phún bay bay trên hàng lá xanh: Em vẫn thấy từ đáy tâm hồn mình dâng lên từng điều thương nhớ. Trong ngôi trường Nữ ấy Phượng sẽ chờ hèn đến sớm (để hai đứa còn tự do nhìn nhau). Nhưng Phượng đâu biết những lần bâi trường em vẫn còn đứng trước cổng trường by vọng gặp lại đôi mắt ngày xưa, nhuộm đầy màu xanh biếc của hai hàng cây đại lộ Thống Nhất. Đề em còn hình dung đôi mắt buồn với voi trong buổi bâi trường cùng lời hát: «Chuyện chúng mình ngày xưa anh ghi bằng nhiều thư vắng đến thu này thì mong nhặt phai...» Và em muốn gọi hát o tiếng Phượng giữa hai hàng lá xanh. Song chiều em vẫn trở về bằng lạc lõng. Bởi em không còn được những âm thanh phát ra từ đáy linh hồn gọi cánh chim bằng tiếng sôc cánh giữa bầu trời bao la. Cho em nghe chiều nay tiếng hát ngày xưa về vọng trên gác vắng và lòng em như đang bay cao trong dĩ vãng mù khói đời mình...



VIẾT NGẮN

d à n g  
x u ẩ

HOÀNG  
NHU  
PHƯƠNG



## kết từ số 21

Bạn ngọc thân ái,

Mục này không phải là mục giải đáp thắc mắc về văn học, khoa học, chính trị... Thế mà, nhiều bạn ngọc đã « yêu cầu » Ngọc thân ái trả lời những câu hỏi về J.D. Salinger, Alberto Mavaria, về Marie Curie, về những danh từ báo chí không lùm thág trong tự điển, về ngày tháng âm lịch. Văn vân. Ngọc thân ái với vàng trình bày chủ nhiệm. Chủ nhiệm bảo : Ta sẽ mở thêm một mục mới. Mục này phải mời một cộng tác viên thật nặng kí lô... kiến thức phô thông. Vì ông ta sẽ thỏa mãn những câu hỏi về kiến thức phô thông của bạn ngọc. Mục ấy sẽ mang cái tên BIẾT MỘT, BIẾT MUỐI. Người phụ trách mục này có bốn phân « tam cỗ tháo lù » những sở học uyên bác của nước Việt như quý vị Hồ Hữu Tường, Nguyễn Hiển Lê, Nguyễn Mạnh Côn, Phùng Tất Đắc, Vương Hồng Sển... Nếu không có sách tra cứu để giải đáp giùm bạn ngọc. Vậy bạn ngọc hãy đợi coi từ số 21, Tuần Ngọc bước thêm một bước mới cùng với hai ba mục khác hữu ích và rất đáng... bốn mươi đồng. Ngọc thân ái rất tiếc chưa thể tiết lộ. Ở xứ này, tiết lộ sáng kiến là kẽ như mồi sáng.

kiến. Minh chưa kịp thực hiện, thiên hạ đã thực hiện giùm. Những bạn ngọc đã hỏi Ngọc thân ái những câu hỏi ngoài phạm vi tâm tình, rán chờ đợi lời số 21. Những câu hỏi của bạn ngọc được ưu tiên số 1.

N.T.V

(Tây Ninh)

Em hãy tới một y sĩ để ông ta coi em thiếu chất bồ gì cần tăng cường. Hãy tập thể thao. Có thể, em chậm nãy nở đó. Dũng buôn. Nếu trời đã bắt thế, đành chịu. Chờ đợi dột mua « nút vú tự động » mà uồng tiền và còn tai hại. Ngày giờ, Nhật họ chẽ một chất plastic bơm vào bàn tay, đầu gối, ngực... để làm cho nãy nở. Nhiều đao hát, ca sĩ, tài tử đã bơm chất nhựa này. Thí dụ : cô Thẩm Thúy Hằng. Đào hát mới cần vì họ phải... trình diễn. Còn em, em chả nên đi bơm chất nhựa ấy. Cái đẹp nhân tạo không bao giờ là cái đẹp hoàn toàn. Chị có vẻ cồ lỗ nhưng theo chị, cái nết vẫn đánh chết cái đẹp. Khi người ta đi tìm tình yêu bằng cái thể xác nãy nở, sexy, tình yêu đó chóng đó vỡ lắm. Mang sự giả tạo lên thân thể nào có hay gì. Quan niệm cũ thi, người nào làm thay đổi thân thể do cha mẹ sinh ra (như mồ mả, bơm ngực, sửa mũi, tẩy nốt ruồi...) người đó là kẻ bất hiếu. Mong em cảm thông được lời khuyên chí tình của chị.

HOÀNG VÂN

(Pleiku)

Không có bùa ngải gì hết cả. Chỉ có lông chung thủy. Một con bướm không chung thủy, nó vừa đậu trên cánh hoa này đã vội chuyền sang cánh hoa khác. Chuyện tình thương có nhiều nỗi mất vì thế, em à!

THÚC

(Sài Gòn)

Hãy viết thư hỏi ông Nguyễn Định Toàn xem liệu Khối có tới không. Hay chàng chỉ tới có Giờ ra chơi.

## SÓNG BIỂN

(Đà Nẵng)

Muốn trở thành thám tử, em hãy tìm mua sách báo viết về trinh thám, gián điệp mà đọc. Ở Việt Nam chưa có trường huấn luyện thám tử tư. Em thử viết thư hỏi Lefort Agency ở đường Võ Tánh xem người ta có thể giúp em điều gì không.

NGUYỄN KA H.

(Phan Thiết)

Mùa thi đã qua, em khóc sợ hãi buôn hãi thi trượt thi em ân hận. Ngày giờ, muốn « từ chối ý nhị », em hãy trả lại bản nhạc « I love you » và viết thêm vào tên bản nhạc « I can't love you ».

TUYẾT KHANH

(Sài Gòn)

Em có một thứ quý nhất trên đời đó là tấm lòng của em. Vậy chờ buồn phiền khi đứng bên cạnh những người bạn giàu sang. Tấm áo không bao giờ làm ta hảnh diện bằng tấm lòng, em hiểu chưa?

MINH THỦY

(Quảng Ngãi)

Bảo anh chàng ấy cắt tóc cao đi và mặc quần áo cho nó gọn gàng sạch sẽ vì em và cả ba em không thích « trang trí » hép py. Chàng hép py ấy có trái tim không hép py đâu. Hép py chỉ là cái mốt. Nhưng trái tim thì vĩnh cửu. Yêu nhau đâu có vụ hình thức hả, em? Và yêu không phải là tội lỗi, trừ khi yêu cuồng sống vội.

PHẠM THỊ TH.

(Long Khánh)

Áo em rách nhưng lòng em không rách. Những kẻ chỉ biết nhìn vào miếng rách trên áo em không bao giờ là bạn em cả. Vậy để ý tới họ làm gì.

NGUYỄN THỊ KIM HẠNH

(Bản Mê Thuột)

Muốn biết tiểu sử ông Cung Tích

Biển, em viết thư cho ông ta về nhật báo Độc Lập đường Võ Tánh, Sài Gòn.

NGUYỄN VỆ NHÂN  
(Sài Gòn)

Em ở quận nào thì tôi Chi Thành Niên quận đó, mà hỏi về thể thức gia nhập một hội Thể Dục Thể Thảo. Hay em có thể tới Sân Vận Động Phan Đình Phùng cũng được.

TÚ NHO  
(Xứ Ngọc)

Thể là em mang tâm trạng của một cậu trai vừa lớn thời xưa. Như thi sĩ Nguyễn Bính diễn tả : Không nên qua đây, nên qua đây, Qua đây làm chi nữa mất công. Tâm trạng của một cậu trai « yêu ghê đi » mà cứ chối dài « không yêu ». Rồi cuối cùng, mới thú nhận : Nghen ngão tôi khóc, quả tôi yêu nàng.

BẠCH NGỌC  
(Phong Dinh)

Nếu « chàng ấy » không bị huyễn hoặc bởi những lời nói xấu em của cô bạn của em trai « chàng ấy » thì em cần gì phải có « thái độ ». Đó là dịp thử lòng người, em à! Còn « cô kia », mặc kệ cô ta, chả nên nghĩ cách « rửa hận ». Trời sẽ bắt tội những kẻ ưa ghen ghét, đố kỵ hạnh phúc của người khác. Ta cứ yêu và thủy chung, em nhé !

T.Đ.AH  
(Tuy Hòa)

Dồn như vậy là nhảm, không có một tí gì thơ mộng cả. Mất hết chất... học trò, em à!



VIẾT MỘT CÂU HỎI  
TRÊN MỘT MẶT  
GIẤY GỬI VỀ CHO :

NGỌC THÂN ÁI

Bạn sẽ được trả lời câu hỏi mà bạn không biết hỏi ai.





## KIẾN VÀNG, BẠN VÀNG

— THANH (Cam Ranh). — Hoan hô bạn cả. 2 râu. Bạn đã làm công việc đọc và trích ra từng ý tưởng hay của mỗi cuốn sách, thật bồ ích — KV đã cho mại hàng của bạn gấp.

— MỘT BẠN DZÀNG (Đà Nẵng). — Sẽ có nhiều ngày sau ngày thứ 24, tại sao bạn lại buồn, vì ngày tháng nào cũng có thể là ngày tháng của hẹn hò. Tờ lịch của bạn sẽ còn hứa hẹn với bạn nhiều chờ mong khác. Có phải đây là tình yêu?

— KIM YẾN (Định Tường). — Ban vi phạm 2 lỗi lớn với ông BD — 1/ Thủ bảo đảm đề bút hiệu thì sẽ chẳng ai xuất thẻ cản cước ra để lãnh được, KV làm gì có cản cước. 2/ Tiền không bao giờ bỏ vô phong bì mà gửi đi như thế. Ông BD biết thế nhỡ bỏ rơi xuống biển thì sao. Cuối cùng thì bạn vẫn là kẻ may mắn vì thư đã tới tay KV bởi ông BD.., để tính. KV đã nhờ ông ĐTL gửi những cuốn sách đó với hai chữ phê : Đặc biệt. Chào học tập luật lệ BD.

— PHẠM NGỌC. — Bạn yên chí, TN không bao giờ đăng địa chỉ dưới các bài viết.

— CẦM HỒNG (Gia Định). — Cần được bạn giải thích về câu đố cho rõ ràng hơn.

— VYLY ANH PHƯƠNG (Gia Định). — Gửi câu đố về chử.

— ÁO VÀNG (Đà Nẵng). — Đã nhận được những kiện hàng của cô, KV đang vỗ sô. Ông Đ.T.L là lính, đúng thế, lính chocolat au lait mà, không nhớ sao. Chúc thi đỗ.

— MV (Nha Trang). — Vàng, sau cuộn « Một loài chim bé nhỏ », sẽ là cuộn « Anh Chi yêu dấu », KV đã hỏi ông ĐTL, tại sao chưa in dù « bị » hỏi thăm hoài, ông ta trả lời : Còn để dành Vật Vợt. đợi nhé.

— NHI (Đà Nẵng). — Thể lệ cuộc thi vẽ do LVK tổ chức có in sẵn, em gửi thư về, ông LVK sẽ cho. Mau kéo trễ.

— THƯƠNG HUẾ, CHÂM KHANH (Saint Paul). — Bao giờ có chương trình về lễ và chuộc hoa hồng, chiều thứ bảy ghé qua tòa soạn cho KV biết mỉm nhá. Chờ đấy.

## NHỮNG LOẠI CÂY KỲ LẠ

— Trái cây CHAUL MOOGRA (ở Tây Phi) là một loại cây cứu được muôn người bị bệnh cùi.

— Cây IBOGA (bên Congo Phi Châu) ăn rễ của nó vào thực là kỳ lạ, bạn sẽ nhìn ăn được hai ngày mà làm việc thật hăng say không biết mệt.

— Cây PEYOT (ở Mĩ Tây Cực), khi bạn vắt nước cốt của cây này uống vào, bạn sẽ thấy những màu sắc kỳ dị khác nhau hiện ra.

— Trong miền gần vùng nhiệt đới thuộc tiểu bang FLORIDA (Hoa Kỳ) có một thứ cây không rụng lá mọc thành Thảo Hà chạy suốt 200 cây số.

— Rừng tùng cỏ thụ ở miền bờ biển Tây Bắc Hoa Kỳ có những cây tùng tùng sống tới 3.000 năm.

NGUYỄN THỦY (lượm lặt)

## CHUỘT VÀ NGƯỜI CÙNG TỒ

Trước đây có những nhà bác học nói rằng người và khỉ là bà con rồi tới ngựa và người cũng là bà con, bị giây đến lượt ông đốc tra Áng-lê Malcolm quả quyết chúa chuột và chúng ta cũng chung một ông tổ là con Anagelidae. Con vật nhỏ bé hiện nay không còn nữa, có đặc điểm sau: 2 chân sau có móng và 2 chân trước có vuốt ! Thế mà các cụ lại cứ thích bắt chuột. Bà con mỉ nhau mà nở thế à ! (HA-TA)

## SƯU TẦM



## HẠNG NĂNG

sinh. Hơn nữa nọc kiến lửa không có chất đắng bạch tinh, nên không gây ra các biến chứng trong cơ thể.

Đây là một khám phá mới mẻ trong ngành y khoa.

THANH-TRANG sưu tầm

## LOÀI NGƯỜI TỪ XƯA ĐẾN NAY

Hiện nay bây giờ người ta cũng chưa biết loài người xuất hiện từ bao giờ. Tuy nhiên người ta trước đoán con người đã có từ đê tam nguyên đại vì đến đầu đê tam nguyên đại đã có những vết tích kỹ nghệ của loài người.

Những người sống trong nguyên đại đê tam gồm những giống :

### 1. HẦU NHÂN (*Phithecanthropus*)

Năm 1890, nhà bác học Hera Lan Dubois tìm thấy ở Java một chỏn sọ, hai răng hàm và một xương đùi. Với những tài liệu đó, ông ta chắp lại một sinh vật gọi là hầu nhân ở những người kém nhất, thể tích sọ ít cũng được ít nhất 1000 cm<sup>3</sup> trong khi sọ của nó chỉ có 850 cm<sup>3</sup>. Trái lại thể tích sọ của khỉ không quá 600 cm<sup>3</sup>.

Người ta chưa có đủ tài liệu về sinh vật này. Họ kết luận hầu nhân chỉ là một giống khỉ tiến bộ nhất trong loài vượn.

### 2. CHI NA NHÂN (*Sinanthropus*)

Được tìm thấy ở Trung Hoa. Thể tích sọ vào khoảng 900-1225 cm<sup>3</sup>, lớn hơn hầu nhân, nhưng dưới số trung bình của loài người. Có người đoán rằng Chi Na nhân ăn thịt người vì các sọ bị đập vỡ và các xương người bị đốt cháy. Nhưng cũng có người cho rằng đó cũng chỉ là loài vật bị loài người săn bắt ăn thịt cũng như các động vật khác.

### 3. ĐẠI NHÂN (*Megathropus*)

Năm 1941, cũng ở Java ông Von Koenigswald đã tìm thấy một mảnh





## phúc âm riêng của hai người

### DƯ TỬ LÊ

Cây buồn là đến rời thôi  
Hồn đang cánh muộn thu dời nhá  
Mỗi dùn dắt dang cay em  
Bù nhau chưa đủ lệ hoen ngày vàng  
Chang thân tôi — địa ngục nàng  
Ngậm trăm nuốt ngại mong chàng  
yên thân

Trời buồn thôi cũng mây luồn  
Bao năm tiếng động birc hồn hỏa thiêu  
Cây xé dịch với mắt chiểu  
Theo chân ngày cũng đổi nhiều dung nhan

Sầu lên ngút dindh dời nàng  
Áo em đã cởi — phủ chàng dắp dời  
Thân trăm năm — moi dầu dời  
(Bày chim cũng biết chuyện tôi yêu người)

Sóng cùng thác chẳng nêu ngoại  
Nay vung hạt nhớ mai bồi cây thương

Sông buồn nước đến xuôi thôi  
Cành lay đêm động tả tơi cánh về  
Sáng người đỏ ngọn điện mè  
Chung dời ngục thở sót kè môi soi  
Tình người chín kiếp chưa phai  
Trăm năm thân đá nghỉ ngồi nỉ non  
Lòng hèn mọn ước mơ son  
Tay ai lụa nuột gối chăn đêm dày  
(Sao sang ngang sang cả bày)

Yêu ai lệ vuốt mặt này chưa chan  
Muôn sau ai biết chuyện chàng?  
Mai kia ai nhỉ? nói nàng yêu tôi

Rừng buồn nài đến khôn vui  
Ngựa di bước một thiếu tôi thuở nào  
Lên cao thạch động âm hao  
Xuống sâu nguồn đã đạt dào ngàn  
Một vè lạnh chiếu rọi chấn  
Một vè nhóm lửa bếp làm tro, xưa.

### dưới mái hiên người

Ở đây đêm lạnh từng hồi  
Lưng co bóng núi đêm dài thấu xương

Đạn dò hướng máu xương buồng  
Cánh chim nào ủ vết thương qua đời  
Ở đây hết đứng lại ngồi

Trống tin thư bất đợi người quá giang  
Xe trong bến dỗ muộn màng

Mui không bụi phủ sét hàng ghế con  
Ở đây mái rã hiên mòn

Chắt chiu giọt muộn rót buồn tay vời  
Mưa chan muối mặn thân người  
Xót tôi nứa kiếp thả lời kêu van  
Ở đây cũng tận diêu tàn

Tôi so vai ngủ trên bàn gỗ trơ  
Trở mình nghe nắng vai đưa

Sát khung cửa nhỏ ai vừa thác oan  
Ở đây hồn mở nắp quan

Dầu kè mộ chí mắt khan néo về  
Nhớ em mê muội tình thè

Đêm hâm thân nóng ngày lìa tri khôn



### TỰ KẾT TƯỜNG

Sáng nay Cúc Huyền thay đổi, có phải như thế không? Nhưng thay đổi, nghĩa của hai chữ này to lớn quá. Cúc Huyền không hiểu rõ được. Không định nghĩa được, như những giọt nước mắt vẫn hay vô cớ đến với mình.

Cúc Huyền đứng trước cổng nhà chị Thục. Hoa giấy rụng đầy trên mặt đất không có đôi mắt của Lũy qua những khoảng trống của lá cây xanh. Cúc Huyền lo sợ phải bắt gặp đôi mắt ấy, nhưng cũng buồn bã bết bao nhiêu khi nhận ra một khoảng sân trống, đầy nắng.

— Dì Cúc Huyền tôi, hay ghê!

Tiếng reo của Hạnh từ dưới gốc cây trứng cá. Và Hạnh chạy ra mở cổng. Cúc Huyền bước vào với những bông giấy cầm trong tay:

— Hạnh không đi chơi à?

— Đì một mình buồn thấy mờ. Hạnh ở nhà chơi với búp bê của dì vui hơn.

«Cậu Lũy của Hạnh đâu mà không dẫn Hạnh đi». Nhưng Cúc Huyền vội ngưng lại câu hỏi. Lúc này, đã chẳng tự nhủ thầm rằng phải bình tĩnh đó sao. Hạnh nắm tay Cúc Huyền gác gặc, hỏi:

— Dì biết tin gì chưa ?

— Tin gì ?

— Bất ngờ lắm. Dì đoán nổi không ?

— Hạnh lúc nào cũng bắt người ta đoán. Dì chả đoán nổi đâu. Sáng nay có một vài điều thay đổi trong thời tiết mà dì còn chưa đoán ra được nữa kia.

— Thời tiết ăn nhầm gì. Chuyện này quan trọng vô cùng.

— Nói dì nghe đi.

— Nhưng dì có xem là quan trọng không mới được chứ ?

— Quan trọng ghê lắm.

— Thật hả ?

Cúc Huyền phải cười một cái cho Hạnh tin.

— Cậu Lũy về rồi.

Cúc Huyền sững sờ, không biết làm gì. Những thành ghế đột nhiên như cung xoay thành nhiều vòng với những đám mây trời. Lũy về. Thật bất ngờ và không đoán trước được. Lũy về không nói gì với Cúc Huyền sao ? Những vật nặng vào gần bên thềm cửa, nặng sớm, mà sao cũng thấy u buồn. Cúc Huyền đứng yên, nhìn nặng, và nghe tiếng chim hót rời rã ngoài cây trưng cá trước sân nhà.

— Dì có buồn không ?

Cúc Huyền mỉm cười, héo hắt :

— Già mà buồn.

— Hình như Hạnh thấy mắt dì buồn.

— Tại hồi đêm dì thức khuya. Sáng ra lại dậy sớm và sương lạnh làm mắt như sâu đi, có vẻ buồn.

— Không phải. Mắt dì buồn thật mà. Không tin dì hỏi má Hạnh xem.

— Hỏi làm gì. Nếu mắt dì buồn thì đã sao ?

— Phải có « sao » dì mới buồn chứ.

Cúc Huyền cười, lơ câu hỏi của Hạnh. Nhưng con gió sáng hôm nay cũng nhạt lắm, không kém gì nắng. Cúc Huyền không dám đoán được thời tiết. Nhưng có lẽ, trời đang chuyển sang mùa. Gió vàng thu rời đó. Lá bay đầy trên mặt nước hồ. Chỉ vì gió hòa với gió biển nên không rõ ràng là con gió của mùa thu chớm. Cúc Huyền bỗng thèm đi vào rừng thông. Leo lên những mỏ đá cao nhìn xuống nước biển xanh sóng biển trắng. Tiếng sóng biển ngọt ngào, thi thảm. Thèm đi những bước chân mềm, ẩm ướt trên cát. Thế là, từ bây giờ, biển đã mang trong lòng bến nỗi nhớ thương.

Tiếng động gần cánh cửa. Chị Thục ra đứng ở đó hỏi Cúc Huyền :

— Sáng nay trời thoảng lạnh Cúc Huyền nhỉ ?

— Dạ.

— Hình như trời vào thu rồi.

— Hình như thế.

Nói câu này, tự nhiên Cúc Huyền muốn khóc thành tiếng. Cúc Huyền phải quay đi, giấu những giọt nước mắt đang úa ra. Tại sao Lũy lại về bất ngờ như thế. Sao Lũy vô tình như thế. Có lẽ, anh đến đây bất ngờ, rồi bỏ đi cũng bất ngờ. Chúng ta quen nhau cũng bất ngờ. Anh có cho phép Cúc Huyền giữ lại sự bất ngờ ấy không, hay lại dành lấy sự bất ngờ tuyệt vời ấy mà mang theo.

— Cúc Huyền ngồi chơi đi. Tự nhiên hôm nay đến đây lại đúng. Định làm khách à ?

Hạnh nhanh nhẹn kéo chiếc ghế ra cho Cúc Huyền ngồi. Chị Thục ra phía sau một lúc trở lên, ngồi một góc bàn hỏi :

— Lũy về rồi, chả biết có chuyện gì. Có nói gì với Cúc Huyền không ?

Cúc Huyền lắc đầu, những ngón tay vu vơ để hờ hững trong lòng. Những ngón tay nom xanh xao, gầy yếu, và mòn mỏi. Cúc Huyền sợ hãi với chính mình, sợ hãi mọi người, tiếng động và trời đất. Tại sao mùa hè đi mất không còn cho Cúc Huyền những bước chân hồn nhiên bên cạnh My. Tại sao Lũy về, mùa thu lại đến. Cúc Huyền tưởng chừng trong những sợi máu của lòng bàn tay cũng có đôi mắt sầu não của mình.

— Lũy cũng không nói gì với chị. Thật là kỳ. Lẽ ra Lũy còn ở chơi vài ngày nữa.

Cúc Huyền đành phải gượng gạo nói :

— Có lẽ Lũy bận việc.

— Không phải. Chắc Lũy buồn và nhớ thành phố của Lũy. Tánh Lũy kỳ ghê lắm, từ ngày nhỏ đã như thế. Như con chuồn chuồn. Khi vui thì đậu khi buồn thì bay. Có cần gì chị sẽ biên thư cho Lũy.

Cúc Huyền lắc đầu. Hạnh đã ra sân chạy theo bắt những con bướm đậu ven bờ rào, trên những cái hoa Tóc Tiên tím nhạt. Bóng của Hạnh chạy tới chạy lui loáng thoáng trong nắng. Cúc Huyền định gọi Hạnh vào, rủ Hạnh ra biển. Nhưng Cúc Huyền sợ nhớ tới My. Cúc Huyền cần có My. Phải nói chuyện với My thật nhiều. Cúc Huyền nhìn quanh căn nhà của chị Thục. Từ bây giờ căn nhà non vắng vẻ, xa lạ. Như sau một bữa tiệc vui, tan rã. Nhiều người đã bỏ đi với nhiều chiếc ghế trống. Một ngày chủ nhật thật buồn. Cúc Huyền vẽ ngón tay mình thành nhiều vòng tròn trên mặt bàn. Đôi mắt Cúc Huyền ngạc nhiên trong mắt kính trong suốt. Hôm trước Lũy ngồi phía kia. Chỗ ngồi bây giờ cũng bỏ lại và làm thành kỷ niệm. Bóng Lũy như còn lơ lửng trong khói bay, mây trời.

— Sáng nay có nhiều sương mù hơn mọi hôm chị. Cũng thức dậy sớm

và nhìn thấy sương vây kín mặt hồ. Thị trấn đã bắt đầu có những ngày đẹp, mên mông. Bao nhiêu năm rồi chị mới nhận ra. Có lẽ, từ hôm Lũy đến.

-- Sáng nay có nhiều sương mù, và lá. Em cũng thức dậy rất sớm nhìn qua cửa sổ thấy một vùng sương mờ che loáng thoảng những bóng lá bay. Hôm nay là một ngày chủ nhật buồn. Chị nhỉ?

Chị Thực gật đầu :

— Quả thật. Một ngày chủ nhật buồn.

— Em về.

— Hôm nay không đi học sao về sớm thế. Ở chơi noi chuyện với chị. Hay là rủ Hạnh đi phố?

— Em sang nhà My. Chiều em lại qua chơi với chị.

— Thế cũng được. Chị sẽ biến thư cho Lũy, trách cậu ta một phen. Con trai vẫn hay lơ đãng và vô tình. Lẽ ra Lũy phải bảo cho em biết trước chứ nhỉ.

Cúc Huyền đứng lên, lắc đầu nói :

— Không cần thiết chị ạ. Cũng không có gì buồn.

— Có xạo với chị không?

Cúc Huyền đi thật nhanh ra cửa. Tránh phải trả lời câu hỏi của chị Thực.

Hạnh đón Cúc Huyền ở ngoài cổng hỏi :

— Dì về bên nhà à. Sao không ở lại đây chơi. Hôm nay chủ nhật mà.

— Dì sang nhà bạn của dì.

— Dì My ha?

— Ủ.

— Cậu Lũy có quen với dì My không?

— Có.

— Nhưng cậu Lũy chơi thân với dì hơn phải không? Cúc Huyền cười cười. Hạnh đi dì bàn chân mình trên đất nói :

— Bộ trưởng Hạnh không biết ha. Dì buồn vì cậu Lũy bỏ về.

— Dì đâu có buồn. Nhưng nếu có buồn, thì tại sao dì lại phải buồn chứ.

— Vì dì chơi thân với cậu Lũy hơn dì My. Cúc Huyền cười, bước ra đường. Hạnh đứng ở cổng đợi :

— Chiều dì nhớ qua chơi nhé. Hạnh sẽ nói cho dì nghe cái này hay ghê lắm.

Cúc Huyền gật đầu. Con đường quen thuộc thường ngày nằm im trong mắt Cúc Huyền. Những bóng người đi ở xa với màu áo lay bay trong nắng. Cúc Huyền đi vào lề cỏ. Mùa cỏ hôm nào xanh tươi hôm nay nom đã ngả sắc.

tu ke  
tuuong



## trong nhật ký của quỳnh

truyện dài: ĐINH TIẾN LUYỆN

122

thứ sáu 6-5

Năm học còn một tuần lễ nữa, các lớp đã thưa hẳn. Những lớp thi hầu như bắt đầu nghỉ hè từ đầu tuần trước. Sáng nay có thông tri gửi tới từng lớp báo tin về lễ phát phần thưởng cuối năm và nhà trường gửi thư về mời các phụ huynh học sinh tới tham dự. Đồng được phát phiếu lãnh phần thưởng hạng ba. Con bé học hành giỏi giang hơn trò Quỳnh này nhiều. Vẫn biết rằng cái bảng xếp hạng cuối năm chẳng quan hệ lắm, nhưng nó cũng làm tôi phải «xét lại» chuyện sách vở của tôi nhiều. Tôi đứng hạng 22 (con số trên chiếc thẻ chỗ ngồi nào ở thư viện?). Nghĩa là tôi tệ hơn năm ngoái sau 13 chỗ. Hai cái lục cá nguyệt và có một cái sau này tôi đã phải vật lộn với sách vở lẫn với những mộng rối tung lên ở trong thư viện.

Nhưng không sao đâu, hè sắp tới rồi. Nếu tôi cứ để xao động đến mãi hay đón mãi lấy những bước chân cuống quýt, có lẽ tôi sẽ để mất

thắng bằng và vấp ngã một cách tội nghiệp. Đạo nào tôi đã có ý nghĩ khi nhận được thơ của Minh Uyên là, tôi sẽ không bằng lòng đứng chổ đứng trước của chị Quyênh hay của những người con gái nào khác khi trưởng thành. Nghĩa là bây giờ tôi phải cố gắng học.

Tôi đã hỏi mẹ rồi, và hôm qua bố lại mới giục, nhỏ Quỳnh liệu kiểm trường nào mà học hè đi. Và tôi sẽ cố trau dồi cho có một thứ sinh ngữ khá. Cái ý nghĩ này cũng mới, tôi vừa bắt thấy một cách rất thèm là, tôi mong cho có một tí vốn sinh ngữ để đọc sách. Mẹ đồng ý cho tôi học sinh ngữ vào buổi chiều. Và mẹ nhắc lại cả cái vụ tôi xin đi học cắt may hồi nào. Có thể là sẽ học cách buỗi, tôi sẽ xếp thi giờ xem kẽ nhau. Mong rằng không phải vất vả lắm.

Nếu sáng mai có giờ nghỉ, tôi sẽ rủ Đông về nhà tôi chơi.

thứ bảy 7-5

Đúng như tôi đoán trước, giờ cô Hồng cả lớp được nghỉ. Trước đó là giờ của ông Liêm, giáo sư Lý Hóa có bộ ria sâu róm « bô » nhất trường. Theo như nhận xét của nhỏ Thực thì « chàng » sẽ

được chấm 8 điểm trên 10, nghĩa là trên điểm trung bình khá cao. Chỉ phải cái miệng cười vền hàng râu sâu róm lên có vẻ « đều quá » (vẫn theo nhận xét của nhỏ Thực). Học trò tinh quái thế đấy, thật buồn cười, chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả. Chuyện của ông thầy Vạn Vật ép thư vào sách gởi cho học trò cũng chẳng còn nghe lạ lẫm. Cái bức gỗ quá thấp, chỉ cần một bước chân bình thường. Bởi thế có lầm thầy, lầm cô cũng lười hay « tình nguyện » không thèm bước lên bức gỗ. Và, khỏi chuyện đã xảy ra gọi như là chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả. Tôi trêu nhỏ Thực, nè nhỏ ơi, thất vọng đi là vừa, ông ta có vợ và ba búp bê rồi đấy. Bọn tôi hay đùa, có khi đùa đến quá đáng. Không biết chúng tôi có đáng phạt và có phạt đến mức phải đuổi ra khỏi trường cũng đáng lầm chăng. Nhưng sống trong một cái thành phố nhỏ hẹp, chen chúc đủ mọi thứ, cộng thêm với những ồn ào đồ xô tới một cách bừa bãi từ mọi phía văn minh, tôi không dám nghĩ bọn trẻ chúng tôi có quyền chọn lựa gì. Tôi đã nói, bọn tôi hay lừa cái

mặt nhưng rất ư là hiền, là nhát. Nên, nếu ai cứ tra quan trọng hóa, hãy đừng bao giờ thèm đề ý đến chyện của chúng tôi. Vâng, thì đàn bà con gái vẫn giỏi là cái miệng.

Nay giờ quên mất, tôi đâu có chủ ý ghi lại những điều đó. Giờ Lý Hóa là giờ tất niên nên sau khi ông thầy đi vài đường hoa lá cành đại ý là, năm học dường sức đã qua, năm tới các chị đi thi môn Lý Hóa hệ số quan trọng, nếu các chị không muốn làm.. phu nhân sớm thì hãy lo học ngay từ đầu năm. Sau đó cả bọn đều nha nhao « đề nghị thầy cho ăn tất niên đi thầy. Ông thầy « bô » trai tớ ra... ga-lăng, bèn móc ví đưa cho trưởng lớp 2 tờ giấy 5 trăm và ba bốn đứa làm một cuộc « vượt ngục » thoát ra phía công Thảo cầm viên khuân về được bao nhiêu thứ, nào là đậu phụng rang, đậu phụng nấu, hạt dưa, tằm ruột, cúc ngâm, đì ngâm... Vui phải biết. Bà Tòng Giám Thị lượn đi lượn lại mấy vòng qua lớp nhưng thấy cả giáo sư cũng tay cầm một que cúc ngâm nên dành... nuốt nước bọt mà trở về văn phòng. Không khí

trong nhật ký của quỳnh

cuối năm học lớp nào cũng vậy, riêng lớp tôi là có vẻ ồn ào nhất. Cả bọn hò cho ông thầy phải hát, nhất định phải hát, nên cuối cùng ông thầy bô trai cũng phải chiều học trò mà ca vang cõ : « Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ở o o .. mười » Mùi quá ! Cả bọn vỗ tay hô « bit ». Giờ học chấm dứt trước chuông, có đứa lên ca bắn « Tạm biệt » nghe cũng chẳng hay ho gì nhưng vài đoạn cũng làm cho cả bọn im lặng nhau « .. Nhớ hàng phượng thắm ven đường, mỗi lúc chiều buông tan tác rơi cài lên mái tóc xanh. Nhớ bóng dáng ai chiều ấy, vẫn về tà áo biết nói gì khi chia ly ». Tôi nhìn Đông, Đông cùi gầm mặt xuống...

Những cây phượng bên Thảo cầm viên mà chúng tôi nhìn từ hành lang trên lầu đã đỏ ối. Dưới sân trường dăm ba tốp học trò đang chụm lại chụp hình kỷ niệm, hàng cây nhạc ngựa rắc lá kín cả sân trường. Tôi kéo Đông vội vã xuống thang vì tôi đã dặn trước Đông nếu nghỉ hai giờ cô Hồng tôi sẽ kéo nó về nhà để hai đứa làm thử bánh mà tôi mới vừa học được.

Gần hai giờ đồng hồ, Đông đánh trống tôi lo sấp đặt bếp và chạy đi mua thêm bột, chúng tôi làm được một cái bánh trông hình thù chả đẹp để gì nhung... ăn được. Thực khách đáng quý nhất là đám trẻ con của bà Quyên mới về, chúng kheo ầm lên là bánh ngon. Và bánh quá ngọt, đó là điểm dễ được lòng các thực khách tí hon nhất.

## thứ tư, II-5

Thứ bảy tối này nhà Đông dọn nhà đi. Mỗi sự đời dài là một giai đoạn vất vả, mấy hôm nay tôi tinh rủ Đông ơi phố chơi nhưng không hôm nào con bé rảnh cả. Tôi mới chọn cho Đông được một chiếc áo lụa màu hồng. (Đây là phần của mẹ cho tôi). Tôi nói với Đông là da Đông trắng thử mặc một chiếc áo màu xem, nỗi lầm cơ. Thế là tôi đã thuyết phục được Đông mặc áo màu thay vì suốt bao giờ đến giờ tôi vẫn chỉ thấy Đông đi đâu cũng mặc áo dài trắng.

Buổi tối nay Đông tổ chức một buổi họp mặt nhỏ, mời mấy đứa bạn thân. Có Thục Oanh, Hằng, Thanh Vân, Huyền Hà và tôi. Nói tới

trong nhật ký của quỳnh

hai tiếng «chia tay», tôi đã nghe nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thấm thía. Tôi sắp mất một Đông, đứa bạn mới thân nhưng đã quá thân. Chúng tôi đã cố tránh đề khỏi ác động, hỏi han gì tới chuyện đi của Đông. Nhưng cuối cùng rời Đông cũng khóc lúc Huyền Hà hát. Bài hát của Huyền Hà làm tôi xúc động. *Ngày mai bạn ra đi, đến phương trời xa xa. Nhìn con tàu chia ly, vẫn vương lòng ta. Tàu đêm lạnh buốt giá, lạnh đến tận tim ta, lạnh cho người đi xa, xa quê nhà...* Ngày mai bạn biến thư, đề cho lòng bớt nhớ, đề cho tình đôi ta không phai mờ. Tôi siết chặt lấy tay Đông như những giọt nước mắt của Đông đã chảy dài, rót xuống ngực áo. Cả bàn yên lặng ngó Đông và buổi họp mặt đến đó đã mắt hồn những tiếng cười, tiếng chuyện trò vui vẻ của lúc đầu. Tôi và Đông hẹn còn gặp lại ngày mai hoặc mốt, Đông xin địa chỉ mấy đứa bạn để biên thư và hứa khi có địa chỉ chắc chắn sẽ cho biết tin ngay.

Nhắc tới Viễn một chút. Cả tuần lễ nay tôi không tới thư viện và thực là tôi cũng sốt ruột không ít.

(Còn Tiếp)



những  
con  
sóng  
nhỏ

Những giờ từ tiếp những viếng thăm. Mùa hè đã khép lại. Năm học thứ hai, từ ngày xa thành phố đó, sắp sửa mở ra. Và ta, sắp sửa đi giữa hai bờ tường đá lạnh lẽo để vào tìm một chỗ đứng cần thiết trong tâm hồn lớp học đời đời cách biệt.

Buổi chiều đó vào không gian một sắc tối nhàn nhạt. Nhà vắng. Tiếng động vắng lên từ dưới đường chỉ khiến nỗi vắng lặng êm ả tỏa lan mènh mang hơn. Tôi ngồi đầu trên thành ghế nhìn qua cửa sổ. Trời trùm trùm những lớp mây khói dịu dàng, không nặng trĩu hơi mưa như màu mây tro thẫm. Gió đi, về nhiều và những ngọn cây nghiêng mình, cơ hồ muốn hỏi han an ủi gió điều gì. Trong một tờ thư nào đó, Cát đã viết về buổi chiều mờ mờ lầm gió tựa chiều nay, rồi vi von thêm, thế là trời đang nhớ nhưng hồi tưởng, giống người ta những lúc vọng hoài... Bây giờ Cát đang ở trong thành phố này, tôi không vọng hoài mà sao ý nghĩ cứ lay lắt lao xao như là cây giữa một miền lồng lộng gió trời. Không hẳn là ý mơ, không hẳn là ý nhớ, nhưng trong trí não, những sợi tơ ý nghĩ không thể quyết định tên gọi rõ ràng ấy lắng lặng tiếp tiếp giảng mặc thênh thang, buộc ràng hồn tĩnh. Tôi nhắm nghiền hai mắt, tưởng thấy lờ mờ khoảng sân nhà trãi đầy bông phượng úa. Và nghe, bằng tai mơ, tiếng chào tạm biệt của hè.

- Phiên à, bạn đến chơi kia.
- Bạn em hở ?
- Ủ, hình như là Cát.

Tôi vuốt sơ sài tóc rỗi, đeo kính vào và chậm rãi bước từng bước một xuống. Một tí ngâm nga, một tí bàng khuân bênh bỗng khuấy động lòng vô duyên cớ. Ngay hôm đầu tiên ra Biển Phố, Cát rủ bạn bè tới nhà tôi. « Đè đưa thư Thúy gửi Phiêu với đề Cát... trả nợ cô nhỏ luôn mà. » Với bạn bè, tôi nghĩ rằng Cát đã nói như thế. Lý do chính đáng hầu tránh nụ cười nghịch dừa của Tưởng cùng câu châm chọc của Tần. Nhưng qua mắt nhìn, qua giọng nói, tôi hiểu Cát sớm muốn biết bạn có gì thay đổi. *Làm sao em biết đời sống buồn tẻ,* tôi đã trói lòng mình bằng câu hát bỗng dừng thăm nhớ, làm vẹn niềm nở thiên nhiên, dùng ngôn từ thân quen cũ, nhắc nhở, pha trò và cười, như lần chuyện trò này vẫn là những lần lặp mặt xưa, như dày dài thời gian cách xa chưa hề thắt bớt của chú Phiêu một phần nào nghịch ngợm. Làm sao Cát biết bạn có gì thay đổi, khi tôi vẫn ngõ ngáo đến tinh queo, một — không, hai — không, lúc cãi phẳng được những lý luận vững vàng của học trò ban B, có phải ?

Cơ hồ buổi chiều có chùng lại trong khoảnh khắc. Rồi bóng tối chập chờng loáng ra, phả xí xì hri nhạt nhòa vào mắt Cát sáng trong. Tôi dan các ngón tay vào nbau, hai ngón trỏ cắn hờ giữa răng, đăm đăm nhìn huy hiệu P.B.C. thân ái chỉ đỏ chỉ xanh trên nền vải trắng. Ngọn sóng triều nhỏ nhung ào tới. Phải gắng giữ bước chân trước mắt đứng hụt hắng chú Phiêu. Tôi nhủ khẽ trái tim, và trí tưởng thổi phớt qua môi trong thoáng cười nhẹ nhàng.

- Mai Cát về, Phiêu gửi gì cho bạn bè không.
- Ô, Phiêu ngõ Cát chỉ đến... một lần hôm nọ, thành thử chẳng viết cho ai hết.

- Thị tạm gởi lời thăm nào đó.
- Ví dụ ?
- Chúc sang năm thi đậu phần II chẳng hạn.
- Chúc vậy có quà sớm không nhỉ.

Cát cười, nhìn mông lung ra biển. Tôi ng Nielsen đầu, vừa với tay chạm vào nút điện thì Cát quay lại, giọng trầm hào đi: Thôi Phiêu, đừng thấp đèn, Cát thích nhau ngày roi vào bóng tối như mai mốt rồi... rồi Cát sẽ roi vào bóng tối trong Phiêu.

Tôi khe khẽ lắc đầu, im lặng ẩn mạnh tay trên nút điện. Ánh đèn rạng rỡ tỏa xuống câu trả lời thăm. Có lẽ Cát hiểu, chú nhỏ người lên trần nhà cười lặng lẽ. Như Cát và.. đèn đang « i hìn nhau mà chẳng nói, có nói cũng không cùng » giữa một niềm cảm thông êm ái mơ hồ. Sau một lúc trầm yên như thế, Cát rời chỗ, đến tắt đèn và nói thật dịu dàng :

- Ra nhìn biển đêm, Phiêu nghe.

Cát huýt sáo nhỏ lúc cùng tôi bước xuống những bậc tam cấp. Điệu sáo môi được thổi theo khúc nhạc trầm có lời hát diễn tả niềm vui thăm lặng một lần hội ngộ, người biết người còn nhớ mong nhau. Tình ngõ đã phôi pha nhưng tình vẫn tràn đầy... Điệu sáo ngọt ngào đánh thức những kỷ niệm từ lâu ngủ yên trong xa tít mịt mùng tri nhớ của bạn bè quen biết cũ, thắp sáng ngọn nến thiết thân soi hình ảnh những ngày êm đềm đến nỗi dễ dàng tan loãng như giấc mơ quá đỗi nhẹ nhàng, người vừa tỉnh thì mơ đã thênh thênh phai nhạt. Dẫu đời sống vô cảm là một đời sống chết, hồi tưởng, với tôi bây giờ, cơ hồ chỉ là góp nhặt những bóng mờ lấp lánh của giấc mơ chóng iã rời ấy bằng trí óc tự nung quanh khô và trái tim tập tành trop băng lạnh lẽo. Đôi lúc buồn rầu tôi nghĩ giá mình có thể sống đơn giản như ý câu văn Cát viết trong thư, *quand on n'a pas ce l'on aime, on aime ce que l'on a* — khi người ta không có cái yêu, người ta yêu cái có. Nhưng chẳng rõ vì đâu, tôi cứ mãi mãi lạ lùng thấy mình mang tâm trạng dùng dằng đau đớn, xa xót chơi với của kẻ lạc loài, đã bị đẩy hẳn ra ngoài môi trường thân mến cũ mà vẫn chưa và không muốn làm quen với môi trường bất khả kháng phải nhập vào là Biển Phố. Phải chẳng trong ý thức âm thầm phản kháng sự chia biệt muộn phiền, tôi đã vô tình hướng trí tim mình về một nỗi cô đơn tự nguyện ?

- Nghĩ gì thế Phiêu ?
- Gi cơ ?
- Lại mơ mộng đấy hả ?
- Chuyện, Amiel bảo La réverie est le dimanche de la pensée, mơ mộng là chủ nhật của tư tưởng mà, Cát không biết sao.
- Không biết.

Tự dung tôi muốn trêu Cát, như dạo mới quen, bạn bè hay chọc phá nhau :

- Ngốc quá, một không. Tú Uu gì mà Tối U à.

Cát phản ứng nhanh :

— Phiêu này, tiếng Uu chỉ là tiếng tượng trưng cho một thứ hạng, điều trừu tượng thôi, còn tiếng Bình được dùng để chỉ một vật thể nữa đấy nha.

- Ô, rồi sao.
- Rồi người ta thường thêm sau tiếng Bình nột tiếng hình dung từ nữa cho hay, ví dụ Bình thủng Bình bể Bình nứt Bình sứt vân vân chứ sao

Tôi kéo đuôi tóc ấp lên môi che nụ cười không néo được. Cát cũng cười, vui vẻ và... khoái chí :

- Phiêu thua há, một điều !

Từ trên xa, ánh đèn xe tiếp nhau chảy xuống như một dòng nước sáng luân lưu không ngừng. Cát đứng tựa vào trụ cột. Hàng xe vun vút qua làm

thành một rào cản cùi động, ngăn cách bên này công nhà và bãi biển bên kia đường. Gió ban chiều đã về họp mặt ở góc trời cao nào, không gian bây giờ thưa gió nên bãi biển rất đông người.

- Ở đây gần, Phiêu ra biển chơi thường thường chứ nhỉ ?
- Mùa nắng này thì thỉnh thoảng thôi, vì bãi biển lúc vắng người.
- Phiêu ghét đám đông sao.
- Phiêu không thích chứ không phải ghét...

Cát im lặng. « Rào cản » đột nhiên đứt quãng. Hai đứa lững thững băng ngang đường và đồng ý chọn một chỗ ngồi trên đất ẩm sóng chiều bỏ lại, bởi tối này nước rút ra xa. Cát duỗi thẳng chân cho chạm vào lớp bọt sóng. Những đợt sóng nhỏ hồn nhiên đuối nhau loanh quanh chạy vào như học trò đệ tam loảng quăng đuối bắt cướp cờ trên đồi cát vắng ven bờ Chánh Ái của phố Phan Xua. O hay, Phiêu ơi, sao cứ nhắc nhở hoài. Kỷ niệm đẹp, đừng hững hờ quên hết như người song cũng đừng nhớ lắm. Đầu sẽ hao nếu thấp mái đèn. Kỷ niệm là ngọn hoàng lạp quý báu cần giữ gìn cẩn trọng, để một lúc nào, cảm thấy người đã phủ quanh mình mùng mít bóng lấp quen thì thấp lên hong khô bàn tay đầm đìa nước buồn tênh mẫn mẫn. Thật tình thì sống chỉ là thực hiện cuộc viễn du từ khởi điểm sinh nhật đầu tiên đến đích tới cuối cùng đời, cuộc viễn du khe khắt luôn luôn phải tiến mà chẳng thể lùi một bước trên đoạn đường đã đi qua, nên có lẽ chẳng ích gì đâu nếu cứ mãi vừa đi vừa ngoái lại...

Gió nhẹ, vừa vặn để chuyên hơi muối bể phả lên bờ. Dãy đèn lung linh ngoài khơi cơ hồ nhòa nhạt. Tôi tháo kính, lau bằng vuông khăn tay buộc hờ mái tóc. Thoáng xao động vô cớ dèn nồi lồng lờ và trái tim bắt chợt buốt người như vừa bị xuyên thủng bởi ngọn cỏ kim sắc nhọn khi Cát nói, nửa đùa nửa thật :

— Năm tới đậu xong, Cát sẽ chọn ngành nào vừa chắc chắn ra trường không thất nghiệp vừa giúp Cát... đòi dào tài chính tại vì đi đâu cũng nghe người ta bảo hổ có tiền là mua tiên được đấy Phiêu.

Tôi cắn môi, lặng thinh nhặt vỏ ốc, vạch ngang dọc trên đất ướt. Hắn Cát đã quên hết, buổi chiều xế, ngày vui xưa ở đụn cát Vĩnh Hà, lúc bạn bè ào ào đùa nghịch Cát một mình im lìm ngồi khuất sau những tàn lá keo viết trang tạp chí cho học trò A1... « Mong gặp Phiêu luôn, để bọn mình có dịp hiều và thân nhau hơn... » Sự tỏ bày hiếm thấy nơi bạn nhỏ nỗi danh lâu loblinh thông minh không khiến tôi ngạc nhiên, nhưng quả thật có rung rung nhiều xúc cảm xen trộn, ngọt ngào vui lẫn ngâm ngùi buồn. Những gấp gối chuyện trò sau đó đan kết giữa hai đứa một sợi cảm thông vô hình, không bền chặt song cũng không quá mong manh. Tôi biết nỗi ưu tư âm thầm của Cát, là lo lắng tương lai mình và tương lai đàn em nhỏ tiếp theo, để gửi đến bạn những nhẹ nhàng ân cần xé chia tin tưởng và hy vọng. Đạo trước, trước mơ ước cho đời sống ngày lớn lên còn làm rạng rõ môi cười sáng lấp mắt đen. Những dự tính hướng thượng lý tưởng của nhau còn xin

lòng băng khuông nghĩ ngợi. Thân ái mãi đến ngày cuối tôi ở thành phố ấy. Cát nghỉ học, ghé nhà nhẵn nhủ bạn những chúc lành, nói thăm trong mắt, nhìn sâu những buồn rầu êm, tiếc nuối cảm. Và rồi, lớn dần theo chuỗi thời gian chia xa là những đổi thay không hẹn.

Tôi ném vỏ ốc ra xa. Cát vu vơ quờ tay lắp một hang còng, đầu hơi ngược lên nhưng hàng mi dài trôi xuống :

- Cũng có lẽ Cát sẽ thi vào sư phạm, dạy học trò tiểu học để thương Phiêu hả.

— Ý này mâu thuẫn ý trước ghê bạn oi.

— Ủ, bén lý bén tình, mà đều là ý Cát. Chính ra nhà thích Cát học y nếu không được xuất ngoại, Phiêu ạ.

— Sao Cát chẳng chọn y khoa.

— Bảy năm dài lâu quá...

— Theo Phiêu nghĩ, trong tình trạng uýnh nhau, y khoa là ngành học lý tưởng nhất nếu bạn mình còn mong mỏi có được khả năng với một ít phương tiện để vá víu phần nào khổ sở chung quanh như ngày xưa mình thường ao ước.

Cát cười nhẹ nhàng :

— Thế thi... Phiêu nhất định chọn y khoa ?

Sóng lùa dạt vào bờ những hạt sóng bé xíu xanh biếc chắp choáng lan trong cát. Tôi yên lặng vỗ một nắm cát nhỏ thả rơi dần qua kẽ tay đã chìm lấp hết, những nức nao rộn ràng sống động. Đã mờ khuất những nét vẽ vời phác họa dịu dàng đẹp, phảng phất mong mơ thuở bắt đầu tim hướng lối. Tương lai bây giờ được chín chắn vạch bằng vài nét cứng thẳng rõ rệt, điểm thêm ít hạt e dè.

— Trời ơi, hai ngài ngồi đây mà tim bắt met.

— Ô, Như, Tưởng với Tần đâu.

— Có chúng tao.

Tôi quay lại. Tưởng ngồi sà xuống. Tần đậm chân :

— Khuya rồi, về thôi.

Cát nhìn đồng hồ tay. Cả bọn lặng lẽ đứng dậy. Tưởng nói để tụi này làm một màn tiễn Phiêu đến công nhà. Tôi lắc đầu :

— Cám ơn, tiếc là Phiêu thích tiền người chứ không thích được người tiễn...

— Vậy thì mình một hai ba xoay lung lại nhau, cầm Phiêu nhìn theo nha.

Tôi hướng về phía biển trước khi đếm số cuối cùng, và thoảng nghe giọng Cát êm ái mà lạnh lẽo :

— Viết thư, Phiêu nghe...

Những đợt tiểu triều đã xóa mất dấu chân của Cát. Như dấu ký niệm đã lần lượt bị thời gian và khoảng cách chia làm biến tan. Mùa khai trường sắp đến. Rồi Cát sẽ vui vẻ với bạn bè hiện diện. Rồi tôi sẽ sung sướng với nỗi mình một quen dần. Rồi sẽ dứt tình thân mồng manh to nhện. Tất cả rồi sẽ đơn giản chấm hết, Cát ạ, dấu Phiêu chẳng hề muốn nghĩ là, chúng ta sẽ mãi mãi ở ngoài đời sống nhau.



# *tuổi ngọc*

## *và bạn ngọc*

■ NGUYỄN DŨNG QUANG (*Phan Rang*).— Cách phản đối tốt nhất là cháu thủ viết một bài « Bông Hồng cho tình đầu » xem. Rồi hãy trách lỗi vẫn mơ mộng của bạn ngọc. Không lẽ cháu là người không thích mơ mộng?

■ NHÓM HỌC SINH (*Kiến Hòa*).— Mơ mộng là lẳng mạn đứt đuôi con nòng nọc rồi chứ phải so sánh gì nữa.

■ ĐINH NGUYỄN THÚY (*Long Khánh*).  
Bây giờ trả lời cho em cũng chưa muộn lắm, phải không? Em đã nói « em quá bé nhỏ » thì hãy sống với sự bé nhỏ hoài hoài. Đừng thèm làm người lớn. Buồn lắm. Chỉ nên ở tuổi vừa lớn thôi.

■ NGU SINH (*Gò Giáp*).— Bià mồng tanh vì chưa đủ tiền để in bià dày. Để hiểu như thế đây cháu à. Sẽ cài tiển từ số 21. Cháu nên gửi riêng ra cho từng mục để tòa soạn tiện việc xắp xếp. Vì bài vở và thư từ nhiều lắm cháu à.

■ NGUYỄN VĂN BON (*KBC 3924*).— Tòa soạn rất tiếc không nhận bán báo dài hạn cho bạn được vì thiếu nhân viên. Bạn thông cảm cho, và mỗi tuần ủng hộ Tuổi Ngọc ngoài sập báo vậy.

■ AN GIANG (*Thủ Đức*).— Sẽ đóng tập từ số 1 đến số 10. Em chịu khó chờ một thời gian ngắn nữa nhé. Bắt

đầu từ số 21 sẽ cài tiển em à. Đó là 8 trang in toàn hình và truyện tranh.

■ BÌNH MINH (*Biên Hòa*). Sẽ đóng tập từ số 1 tới số 10, chưa thể nói giá cả được. Khi nào xong sẽ báo tin cho cháu. Đợi nhé?

■ NGUYỄN XUÂN SƠN (*Đà Nẵng*): Rất tiếc khi đọc thơ của cháu thì tòa soạn đã hết báo cũ rồi. Cháu chịu khó đợi Tuổi Ngọc đóng tập một ngày gần đây vậy.

■ ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT (*Gia Định*).— Đã nhận được bài của cháu. Đọc thấy được thi chũ đăng ngay chứ để làm gì. Chú sợ phải nghe than « cái cõi của cháu dài ra rồi đây ? Sợ lắm.

■ PHẠM THỊ NGỌC BÍCH (*Hội An*):  
Tòa soạn đã hết báo cũ. Cháu chịu khó đợi đóng tập từ số 1 đến số 10 vậy. Chú TKT không phải tên thật như thế đâu, đó chỉ là một bút hiệu.

■ NGUYỄN MIỀN THƯỢNG (*Tam Kỳ*):  
Chờ lâu quá xá mà không thấy đăng thi em cứ yên chí... gửi cho bài khác chắc ăn hơn và không phải chờ nữa.

■ THUẬN (*Xóm Mới*): Tuổi Ngọc chỉ dám nhận đậu thôi chứ có đâu dám nhận minh đậu ưu hạng đâu mà em phải mất công so sánh. Cám ơn ý kiến xây dựng và sự so sánh của em.

■ VÕ KIM QUANG (*Quảng Ngãi*).— Báo cũ ở tòa soạn không còn nên không gửi cho cháu được. Cháu chịu khó chờ báo đóng tập vậy nhé.

■ VŨ VĂN THANH (*Huế*).— Sẽ đăng thơ nhiều theo lời của cháu yêu cầu. Chỉ hiềm một nỗi, không có thơ hay để đăng nhiều mà thôi.

■ TRẦN PHƯỢNG VŨ (*Cần Thơ*).— Đồng ý, người viết viết với tất cả thiết tha. Bạn cứ gửi bài tiếp đi chứ.

■ TRẦN VĂN NGHĨA (*Phan Thiết*).— Sẽ đăng mỗi tuần ít nhất là 1 truyện ngắn. Đó cũng là một trong những chuẩn bị sắp tới của Tuổi Ngọc đấy.

■ LÂM QUÂN (*Sa Đéc*).— Em viết bài cho mục nào thi viết riêng cho mục ấy, đừng viết chung. Khó cho sự sắp xếp của tòa soạn lắm. Tuổi Ngọc cũ không còn em à. Chịu khó chờ đóng tập đi vậy.

■ V. HƯƠNG (*Sài Gòn*).— Tuổi Ngọc cũ đã hết. Em và các bạn của em đợi báo đóng tập vậy nhé.

■ TRẦN QUANG THIẾU (*Tây Nguyên*).— Bài đã nhận đủ. Thư nhiều nên phải trả lời chậm. Mong sẽ không trễ nữa.

■ TƯỜNG DUNG (*Biên Hòa*).— Em gửi thư về cho ty trị sự báo Văn, đề hỏi mua tập « Thơ Say » của Vũ Hoàng Chương.

■ LÂM LỆ HOA (*Cần Thơ*).— Viết thư cho Tuổi Ngọc, cháu đương nhiên được gọi là bạn Ngọc rồi. Đúng như cháu đoán, cháu quá nên chưa gửi sách cho cháu được, và sách cũng đã hết rồi. Cho cháu nợ cháu vậy.

■ HUYỀN LINH (*Bắc Thành*).— Nhận cháu và bạn cháu làm hai người bạn nhỏ của Tuổi Ngọc. Việc cháu đề nghị sẽ thực hiện dần. Mấy ông thí sĩ khó lắm. Chú không dám trả lời câu cháu hỏi đâu. Cháu viết hỏi Ngọc Thành Ái.

■ THIỀM VĂN TEO (*Chợ Lầu*).— Bài của cháu chú đã nhận được. Tòa soạn đang đọc, cháu chịu khó theo dõi nhé.

■ LÊ KIỀU (*Sài Gòn*).— Vật thi mừng cho cô tú kép. Hách lắm chứ bộ. Bài « Dưới bàn học » của em đã nhận được. Tòa soạn đang đọc. Em theo dõi nhé.

■ TRẦN NHƯ LUẬN (*Huế*).— Bài đăng ở mục « Nhìn xuống cuộc đời » không được tặng sách đâu em à chỉ ở mục « Bông Hồng cho tình đầu » thôi, khi không bị trách oan rồi nhé.

■ TRẦM THỦY PHƯƠNG (*Bình Dương*).— Bài đó đã đăng. Như vậy anh khỏi phải trả lời bức thư em nữa nhé.

■ HỒNG LOAN (*Sài Gòn*).— Việc phát hành là do nhà phát hành. Báo không ra được tới Hội An là do lỗi của nhà phát hành đấy. Em cứ gửi « những bài nho nhỏ » ấy đi. Tuổi Ngọc bộ cũ hết rồi em à.

■ LÊ THỊ LÀI (*Bình Đại*).— Bài của cháu viết chung với thư, « bắt hợp lệ » nên không đăng được. Cháu viết lại và gửi cho mục « Nhìn xuống cuộc đời » nhé.

■ PHƯỢNG (*Sài Gòn*).— Đã nhận được thư. Thư cháu làm cháu buồn quá. Đã đợi nửa tiếng ở H.G. Liên lạc lại với cháu. (NM).

# BÀI ĐÁ NHẬN ĐƯỢC

## Tử Ban Ngọc

thơ

Hoàng Như Mi, Ngọc Cung Hoàng, Hải Đường, Lam Du, Nguyễn Thy Ngọc, Thăng Thiên Hường, Khuê Việt Trường, Nguyễn Kim Cúc, Nguyễn Thiên Hương, Nguyễn thị Ngân Tảo, Nga Đinh Nhật Vũ, Sa Mù, Thương Hoàng Thụy Khanh, Hà Ly My, Hà Hàn Ly, Sỏi Tim, Hoài Niệm Y Linh, Vũ Minh, Duyên Ngọc, Quách Nguyễn Phương Thy, Ý Thảo Lan, Tạ thị Mỹ Dũng, Nguyễn thị Trường Sơn, Nguyễn Thị, Ngọc Thùy Khanh, Văn Anh, Phạm thị Anh Nga, Lê Kim Thị Chi, Thùy Nhi, Mai Công, Hải Vân Sơn, Nguyễn Ngọc Thủy, Hoàng Phụng Văn, Hân Phong, Lê Hoàng Tường, Nguyễn Như Hương, Hồ Phước Quang, Thuần Dã, Nguyễn Lê Quỳnh Yên, Nghiêm Tếu Nữ, Thương Cung Mị, Hoàng Tổ Văn, Stann, Nguyễn Liêu Cung, Ngụ Viên, Đỗ Hữu Luyến, Hân Phong, Sợi Tóc Dài, Duyên Quý, Thăng Thiên Hường, Thẩm Vi Thuyên, Huyền Huyền Thạch, Cung Hạnh, Đan Hương, Uyên Sơn, Nguyễn Thụy Kha, Băng Hàng Tuyết Sương, Trần Sơn, Nguyễn Ngọc Thư, Dương thị Bình Yên, Trần Mai Hoa, Nguyễn Dã Hoài, H. Phúc Lưu Nguyễn, Nhạn Sương, Trần Chương, Đỗ Hữu Huyền, Lê Đắc Đinh Hồ, Vũ Hoàng, Duyên Khanh, Duy Khang, Tử Nguyễn Thủy, Tân Đông, Phạm Hồ, Đỗ P. Long, Nguyễn Hồng Giang, Mai Trọng Tâm, Trần Quảng Nam, Thùy Nhi, Du Thùy Dương, Mây Thu, Ngọc Cầm, Võ thị Xuân Loan, Thế Luân, Cò Hương, Thái Thụy Trang, Chung Lăng, Châm Khanh, Trần Ngâm Dạ Vũ, Dạ Vũ, Thuần Dã, Vũ Mộng Linh, Trần Thực, Lộ Trung Chánh, Hà Thu Thủy, Nguyễn Phước, Ngô Ngọc Đoan Thư, Lê Thạch Xa Xưa, Trúc Hoàng Lan, Phạm Ngynéen Nguyễn, Hoàng Thụy Ánh Thị, Trần Mặc Nhiên, LiLas, Sóng Bạc Đầu, Thiếu Phương, U Hoài Luyến Thành, Lăng Uyên, Cao Thuyên, Uyên Di, Hoài Mặc Niệm, Đông Viên, Vũ Thị Hải Dương, Phạm Dũng Nghi, Hương Thủy Tiên, Mân Côi, Đỗ Yến, Hiền Thy Họa My Huệ, Lan Thảo, T.TH Đê Tê Tê, Mây Bằng Khuê, Em Tê Qui, Tóc Tim, Nguyễn thị Liên Hương, Mặc Hâm, Hà Vi, Huỳnh Long Giang, Hùng Vũ, Hân Lăng Tử Trịnh Hoài Phương Nguyệt, Ngạc Đinh, Nguyễn Dật Thuyết, Đoàn Văn Nam, ĐSMH, Phụng Văn, Nguyệt Cầm, Mai Phạm Vũ, Du Hoang, Tâm Nguyễn, Hà Trọng Quân, Hồ Thị Kim Hoàn, Tiêu Sử, Nguyễn Trường Thụy, Nguyễn Hoàng Thành, Uyên Hoài, Minh Khuyết, Hoàng Vũ, Nhã Uyên, Thụy Giao.

### bông hồng cho tình đầu

Tuấn Ngọc, Khuê Việt Tường, Đòn Cò, Đỗ Thanh Hà, Vũ Hoàng, Trần Nguyễn TT, Trần Ngọc Trần, Dung Nghi, Trương Đinh Vũ Bảo, Cầm Hồng, Phạm Lâm Thành Hà, Kim Luân, Đỗ Thanh Hà, Thương Anh, Hải Đảo, Nguyễn Phan My Thanh Trần Tư, Trần Thị Quỳnh Viên, Nguyễn Thy, Cầm Hạ, Thiên Thu, Duy Khang, Hoang Vu, Lê Hà, Tôn Thất Ngọc, Nhàn Bất Danh, M. Thương Lan, Sâm Thương, Ngọc Mai, Đỗ Thanh Hà, Thăng Thiên Hường, Nguyễn Ngọc Như, Trần Thụy Kim, Nguyễn Đinh Giang Yên, Hồng Quân, Ngọc Minh. Nguyễn Lê Hồng Hạnh, Nghiêm Tếu Nữ, La Thị Ngọc Sinh, Hồ Thị Kim Hoàng, Trần Thị Kim Khánh, Lọ Lem.

## văn

Nguyễn Thy Ngọc, Thùy Nhi, Lê Thị Nha Trang, Thăng Thiên Hường, Hoài Quyên Thiên Thu, Sao Sao, Hạnh Phúc, Nguyễn Minh Giang, Nguyễn Tầm Dương, VTB, Lê Thị Hạnh, Thương Dũng, Nèo Hương, Thái Thủy, Nguyễn thị Kim Hoa, Trương Đinh Vũ Bảo, Tạ Thị Mỹ Dũng, Thùy Nhi, Thùy Tiên, Dầu Tên, Nhạn VĨ Anh, Trà Mi, Mây Cao Nguyên, Trần Quốc Hâm, Trịnh Võ Yến Đoan, Vy Thủy, Phan Phượng Huyền, Nguyễn Lê Quỳnh Yên, Trần thị Dễ Thương, Thẩm Vi Thuyên, Hoài My, Phượng Vũ Ngày Xưa, Hoa Trần Luân, Lê Trường Minh Khoa, Thụy Yên, Cung Hạnh, Hoài My, Tê Hát Phượng, Nguyễn Vũ Tóc Tim, Uyên Hoài, Nguyễn Ngọc Thư, Đoàn Phượng An, Hân Dã Châu, H. Phúc, Phạm Thị Duy Di, Mây Hả, Ngọc Cầm, Thu Hương Phạm Thị, Nguyễn Đoan Mây, Dã Lý, Thùy Nhi, Vương Kim Minh, Thái thị Bích Ngọc, Hoài My, H. Thùy Dũng, Nguyễn Hoài Thương Anh, Kiều Thu, Quyên Muội, HBN, Dũng, Nguyễn Quang Cường, Duyên Khanh, Đinh Thị Duy Khang, Đê Hát, Mai Khanh, Hồng Yến, KH. Mỹ, Thùy, Vũ Thụy, Thanh Nhã, Hương Vi, Minh Giao, Trà Mi, Nhật Lệ Nguyễn Thy, Thuần Dã, Hà Thu Thủy, Mắt Mèo, Trương thị Ngọc Dung, Sơn Trang, Sóng Bạc Đầu, Du Mây, Ngọc Anh, Anh Ly, Lân Vi, Thông Cầm, Nhân Bất Danh, Ngọc Thị, Đào thị Tâm, Bảo Du, Nguyễn Lê Đê Hát, Du Hương, Trần thị Ngọc Việt, Nguyễn Phượng Vũ Ghi, NTTB, Lê thị Hạnh, Nguyễn Lê Thương Hoài, Nguyễn hị Đông Phương, N.T.N, Nguyễn thị Chiều Thu, Nhật Lệ Nguyễn Thy, Thụy Miên. Tuyết Hoa, Tâm Nguyễn, TN, Hồ thị Kim Hoàn, Nguyễn Trường Thụy, Du Uyên, Hà Mộng Ái, Minh Khuyết.

## vấn đề quân sự học đường

(Tiếp theo trang 6)

### một vụng về và một bất công

Vụ sinh viên Phạm Hạnh và một vài sinh viên chết tại quân trường là một vụng về không thể tha thứ của ông y sĩ trưởng bệnh viện Quang Trung. Hết có sống lập thể là có bệnh truyền nhiễm. Y tế quân trường tắc trách, để bệnh dav mảng óc lan truyền rộng mà không báo cáo hoặc ngăn cản. Khi sinh viên Phạm Hạnh bị thiệt mạng, bị đỗ tội cho « lò thiêu tuổi trẻ », quân trường mới giải thích cái chết của sinh viên Phạm Hạnh. Thị đã maon. Sự chống đối quân sự học đường đã có.. chính nghĩa. Tuổi trẻ tung án túc của mình. Lụu đan cay, phi tiễn đón hứng. Xáo trộn. Trước đó một thời gian, vài người y sĩ thụ huấn quân sự ở Quang Trung bị địch pháo kích bỏ mạng, đã không ai chịu phản đối, dù họ cũng

là người tuổi trẻ, cần sống, thèm sống và không thích học tập quân sự.

Nhung bỏ qua tất cả. Ở thời đại của chúng ta, những danh từ tổ quốc, dân tộc, bồn phận, trách nhiệm đã không còn được sùng bái nữa thì « lò đào tạo con người » hay « lò thiêu tuổi trẻ » nó cũng xem xem nếu người ta sẵn định kiến. Tôi không thích tuổi trẻ nước tôi mệt mỏi. Họ đã mệt mỏi quá lâu, quá nhiều. Mệt mỏi đến mất niềm tin và cô đơn lạc lõng. Cứ đẽ họ chống đối rồi phải dàn áp họ, vừa mất công vừa làm họ mệt mỏi thêm. Đến khi họ mệt mỏi rời rã, nhiệt tình đã tắt ngóm. Lửa đâu đốt sáng cho thế hệ nối tiếp ? Vậy thì, đối với tuổi trẻ, dù họ sai lầm, dù họ quá đáng, người lãnh đạo vẫn phải đem hết tấm lòng độ lượng của mình mà giải quyết.

Vấn đề quân sự học đường chỉ được giải quyết trong tinh thần kề trên.

## NHƯ LÁ MÈ BAY

(Tiếp theo trang 24)

Đôi mắt ơi tại sao tôi không phải là con tàu, người không là con ga  
nhỏ mà vẫn có giờ gặp gỡ chia tan. Tôi sợ những con tàu đi xa để cho lòng  
người ở lại mềm tiếc than, nhưng tôi vẫn không tránh được. Tôi giả vờ  
mệt để được đi ra ngoài vườn thở không khí dễ chịu hơn. Đoan Anh vẫn còn  
ngồi lại, Thiên Hương nhờ nó cắt dùm đùa bánh kem mà con bé đã hi hục  
làm từ ban chiều. Trời bên ngoài lạnh toát. Mùi thơm của cành hoa dạ lat  
hương nhà bên cạnh tỏa ra trong ban đêm như thấm vào mũi tôi. Lúc bấy  
giờ, nước mắt tôi không ngăn tha hồ chảy. Tôi nhắm mắt lại vẫn thấy hàng  
lông mi dài và màu áo len cẩn rượu của ai đó « như loài sóng bạc đại  
dương, mù xa không thấy măt ta buồn, không thấy vỡ một hoàng hôn  
tháng bảy ».

Chỉ gặp nhau, chỉ nhìn nhau, chỉ thấy lòng bàng khuâng trong hôm nay rồi  
ngày mai không còn là gì cả, tại sao tôi vẫn dại dột đuổi bắt những chiếc  
bóng bong rỗng không? Tôi không phải là cô bé da lừa rời bỏ cung điện  
và về sau trở thành bà hoàng hậu thần tiên, tôi cũng không bao giờ ngủ một  
giấc trãm năm có hoàng tử đi săn hồn lên môi đánh thức về làm mẹ một  
tiểu đội ông hoàng bà chúa kháu khỉnh đáng yêu, tôi là lọ lem, nhưng không  
hề đánh rơi chiếc hài tí xíu, lọ lem suối đời chi chít với sách vở.

Tôi nghe tiếng ai nói thật ấm :

— Chị Thúy vào nhà kéo đau, sương ban đêm độc.

Tôi không dám nhìn người nói, chỉ cười thật buồn. Làm gì có con đau  
nào bằng những mảnh vụn thủy tinh đã rải hạt trong tôi. Tôi quay lại, bắt  
gặp đôi con người thăm thẳm.

— Chị Hương đang chờ chị.

— Văn không vào sao?

Hình như Văn mím cười trong bóng tối :

— Tôi thích ngắm những ngôi sao đang đi trên kia.

Tôi ao ước lúc này không có lẽ nửa đêm với bàn tiệc thịnh soạn, nếu  
tôi được ngồi đây, trong ánh sáng của nửa ánh trăng rải những kim tuyến  
bạc hàng cây đình hương, im lặng nghe tinh cảm chao nhẹ theo không khí  
và khuôn mặt có đôi mắt là một quyến rũ không cung. Tôi ao ước có một  
ngôi sao băng để cầu nguyện những giấc mơ chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng  
tôi nghe con tim tôi nghiệp của tôi thở dài. Văn thấy gì trên những ánh  
sáng nhấp nháy từ xa kia? Hay là đôi mắt của tôi đang tìm ngôi sao mỏng  
mạnh yếu đuối xinh đẹp nhất lạc đường đến dựa đầu vào vai mỏng tựa  
như chàng chăn chiên lảng man của vùng núi xa xôi?

# Hàng Bột Ngọt thiên hương Lớn nhất tại Việt Nam

— Những quý bà nội trợ sành điệu đều biết chọn và  
dùng Bột Ngọt

## Vị Hương Tே'

— Thêm chút đỉnh Vị Hương Tே trong những món ăn  
sẽ càng thêm ngon.

— Dùng vào những món ăn chay hoặc ăn mặn sẽ thêm  
nhieu chất bổ dưỡng.

## Vị Hương Tே'

Do THIỀN HƯƠNG Công ty S.A.R.L. sản xuất



— Văn phòng : 91 Đại lộ Không Tử Cholon. Tel : 37.021

— Tổng Đại Lý hàng VINH HƯƠNG — 35 Phùng Hưng Cholon

# KÝ-THƯƠNG NGÂN-HÀNG

COMMERCIAL INDUSTRIAL BANK

Công Ty Nặc Danh — Vốn 250.000.000. góp đủ

Trụ Sở 422 Trần Hưng Đạo — SAIGON

(Góc Nguyễn Biểu — Trần Hưng Đạo)

Điện thoại số : 98.495 — 98.496. QS : 60.078 61.421

Điện tín : INCOMBANK

Thực hiện mọi nghiệp vụ ngân hàng :

- Nhận và trả mọi tiền ký thác
- Cho vay dưới mọi hình thức
- Mở tin dụng khoản xuất nhập cảng
- Chuyển ngân
- Mở Trương Mục Tiết Kiệm



Tiếp đón nồng hậu

Phục vụ mau lẹ và kín đáo