

#146
Wason
DS 531
D6424

ĐÓI

KISSINGER



DEN
SAU CỜM



ĐỜI

SỐ 146 - NĂM THỨ BA - GIÁ 70

TUẦN LỄ TỪ 25-8-72 ĐẾN 1-9-72

ĐẶC BIỆT : KISSINGER TỚI SAIGON

- SÀI GÒN TIẾP ĐÓN KISSINGER : đờ
- KISSINGER TỚI SÀI GÒN, KHÚC QUANH MẶT NGHỊ : tràn
- DƯỚI MẶT NHÀ BÁO : KHI ÔNG KÍT TỚI SÀI GÒN : cùn

CHÁNH TRỊ :

- HOA BÌNH VIỆT NAM ĐANG CHẠY NUỐC RÚT : lý
- nguyên

VĂN NGHỆ :

- TIẾNG HÉT BỒ ĐỀ : cacs
- THẾ VẬN HỘI 72 TẠI MU-NICH : chuthanhlang
- PHIÊU nguyễn
- LỐP TRẺ HÀ NỘI : bùivănbình
- NGƯỜI BÊN TRONG : hoànghàithúy
- BĂNG ĐIỂM : liêuquốcnhĩ
- — wyeromura.
- THƠ : lâmhảođũng — lêsa lươnghứuchinh — thylanthảo trìnhtoàn.

CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN :

- NÓI VỚI ĐẦU GỐI
- SINH TỬ PHÙ
- TRANG THO
- ĐỜI MUÔN MẶT
- THỜI SỰ THẾ GIỚI
- THỜI SỰ TRONG NUỐC
- ĐIỆN ẢNH
- NHIỄP ẢNH
- S. HOẠT NGHỆ THUẬT

Chủ nhiệm :

Bà TRẦN THỊ ANH MINH
Chủ trương biên tập

CHU TÙ

tòa soạn 143-145 Công Quỳnh S.G.
Đ.T. 22.323
(Phát hành mỗi sáng thứ SÁU)

Khi ông Kissinger lại tới Sài Gòn

Một buổi sáng, ở tòa soạn Đời, người bạn ký giả làm nhật báo chạy tới nói nhỏ:

«Kissinger sang Saigon».

«Kissinger sang Saigon ? Chắc chắn không ?»

«Còn Lê Đức Thọ thì trở về Hà nội. Tin chính thức cả».

Mọi người cùng im lặng, rồi nói nhỏ với nhau :

«Liệu có gì mới lạ đây ?»

Nhưng người làm báo vẫn được coi là giới thông thạo tin tức hơn ai hết. Mấy người làm báo cũng vẫn được coi là giới có thẩm quyền đề bàn luận và dự đoán các biến cố chính trị hơn ai hết.

Nhưng trong trận cờ mê hoặc là chiến tranh và hòa bình Việt Nam, chính những người làm báo không ai nắm đủ dữ kiện, đủ yếu tố để suy luận và tiên liệu về tương lai.

Trước tình trạng đó, người mềm yếu, sẽ dễ buông xuôi hai tay, mặc cho các tay chơi cờ quắc tẽ quyết định thế cờ trong đó mình là một con cờ tiên phong.

Nhưng chúng ta phải là những người có ý thức tự chủ về vận mạng của mình và dân tộc mình. Vì vậy, Đời cũng như độc giả của Đời, chúng ta thấy điều quan trọng lúc này không phải là chờ đợi một giải pháp nào đó do các cuộc đì đêm đi ngày nào đó, sẽ đợi lên số phận của mình.

Điều quan trọng lúc này là chúng ta nhận định rõ về thực trạng và xác định rõ một thái độ.

Thực trạng là các cuộc thương nghị Hòa Bình về Việt Nam đang tiến diễn song song với chiến cuộc, sẽ có thể còn tiếp diễn mãi, cho tới năm 1973, 1974 và các năm sau đó không chừng; nhưng cũng có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Chính phủ Nixon có nhu cầu thực hiện một cuộc ngưng bắn ở VN trước bầu cử tháng 11-1972. Nhưng chính phủ Nixon cũng có một giới hạn rõ rệt về cái giá phải trả cho cuộc ngưng bắn đó, họ không bao giờ phản bội các cam kết trên danh dự và uy tín của nước Mỹ. Và dù từ nay tới ngày bầu cử chiến cuộc VN vẫn tiếp diễn thì địa vị của Nixon không phải: vì thế mà địa vị của Nixon sẽ suy yếu.

Còn về phía Bắc Việt, những người cầm quyền ở Hà Nội chưa thè trong phút chốc bỏ rơi ảo mộng của họ là Cộng sản hóa miền Nam VN. Một khác họ có lẽ cũng đã khôn ngoan sau khi ném đòn thám thính của các trận mưa bom, và nhận thấy rằng thỏa hiệp với một Nixon 1972 vẫn có lợi hơn là chờ Nixon 1973 sau khi tái đắc cử.

Với hiện trạng này, thế chiến và hòa ở VN có thể thay đổi hàng ngày, hàng tuần, từ nay đến tháng 10-1972.

Trước tình thế đó, chúng ta cần phải xác định một thái độ và những hành động minh bạch.

Đối với chính quyền, chúng tôi sẵn sàng đứng từ vị thế đối lập để hỗ trợ trong cuộc chiến đấu chung. Khi cuộc đấu tranh chính trị trực diện với Cộng sản có thể gần kề, lúc đó ta không thể chờ máy bay B.52, hải pháo yểm trợ. Lúc đó chỉ còn người Việt miền Nam, ở trong hay ngoài chính quyền, phải hợp sức để đánh Cộng sản.

Chúng tôi yêu cầu chính quyền phải thực sự sửa soạn cho cuộc đấu tranh chính trị trực diện đó, bằng những hành động cụ thể và tích cực để bảo vệ nhân dân, từ hạ tầng cơ sở xã, ấp, cũng cố lập trường chính trị bảo vệ chế độ dân chủ tự do và chống Cộng sản.

Chúng tôi yêu cầu người Mỹ phải giữ đúng vị trí đồng minh với tinh thần trách nhiệm, không phải chỉ là trách nhiệm đối với Việt Nam Cộng Hòa mà họ đã cam kết bảo vệ, mà cả trách nhiệm đối với lý tưởng của Mỹ Quốc và Tự do của nhân loại mà họ thừa hưởng.

ĐỜI

hơi chuyen voi đầu gối

KHA TRÂN ÁC

Sâm thư gửi anh Trần tấn Quốc

Không phải Đầu Gối chỉ xấu hổ, Đầu Gối đã rوم ron nước mắt khi đọc bài : «sĩ khi rụt ủ gà phải áo» của anh trong báo Đuốc Nhà Nam, trong đó anh viết mấy câu đã động tới Đầu Gối, mặc dầu anh không chỉ đích danh Đầu Gối. Mấy câu đó như sau : «Vì theo thẳng bạn xấu móm tâm sự thì từ mấy năm nay bước chân vào làng và hàn hạnh được gia nhập hàng ngũ viết phim... **usat lò** thẳng bạn xấu móm từng nghe nói đến có những bậc đàn anh, như có người nói tiếng «vua không ngai của làng báo» nhưng thẳng bạn xấu móm nhặt thấy thì «ông vua» này gần đây có vẻ muôn «phủi tay gói kiếmy hơn là cố làm 1 cái gì để giữ cho mìn cái «danh bất huyền».

Khi báo Sóng Thần chia bị ra mắt, trong 1 bài quảng cáo đăng trên các báo, Đầu Gối đã tự phong cho mình cái chức vị «vua không ngai» vì Đầu Gối nghĩ trong 1 bài quảng cáo người ta có quyền nói phết, càng nói phết rùng rợn bao nhiêu càng hay, cũng như trong bài quảng cáo đó Đầu Gối đã phong Lý Đại Nguyễn làm Tổng Thống năm 1980. Đầu Gối không ngờ câu nói phết này đã mua trò cười cho những người thức giả, những bậc đàn anh trong làng báo, đã định hình rằng Đầu Gối là đứa họa minh, không biết minh biết người. Sự thực Đầu Gối là đứa rất biết minh biết người, khiêm cung đến mức độ dày mực cầm tự ti. Do đó khi thấy ai nhắc tới danh từ «vua không ngai» Đầu Gối lại bức rứt, hối hận.

Đối nghịch

Đời chưa quyết định tiếp tục xuất bản hay tự đóng cửa, nhưng ngay từ lúc này các anh em tờ soạn đã tìm được 1 nghề phụ, đó là nghề viết truyện phim. Truyện phim dưới đây, các anh em đã bán cho 1 hãng phim ngoại quốc 500 ngàn đồng. «Cùng tắc thòng» xác luật về báo chí, biết đâu chẳng mang lại cái hay cho anh em ký giả kếm được nghề khác sộp hơn.

Truyện phim «Cuộc chiến sắp chấm dứt»

Vào cuối tháng ba năm 1972, ở Saigon người ta rất lạc quan tin rằng chiến tranh Việt Nam sắp

chấm dứt, dù không biết sẽ chấm dứt bằng cách nào. Đó là điều được đem ra bàn cãi trong ngày giỗ cha ở nhà Mai Lan, giáo sư Anh ngữ, 26 tuổi, dạy tiếng Việt cho người ngoại quốc tại Hội Việt Mỹ, trong đó có cả các sĩ quan cấp Tá của Mỹ. Bữa gõ trực đặc biệt tổ chức tại nhà trưởng nữ là Mai Lan vì bà mẹ về miền Trung thăm quê ngoại chưa quay vào. Cậu em trai của Mai Lan là Nguyễn Việt, một phóng viên của đài vô tuyến truyền hình Saigon và nhiều nhật báo quan trọng. Việt đưa về nhà một phóng viên ngoại quốc Gerald Hubert, người Gia Nã Đại, sang Việt Nam lần thứ hai với ý định làm một phóng sự về cuộc chiến tranh này trước khi nó chấm dứt. Một người bạn của Việt là Văn Thọ, sinh viên y khoa, cũng được mời tới dự đám giỗ. John Herter, một cố vấn dân sự Mỹ, 40 tuổi, bạn thân của Mai Lan cũng có mặt. John Herter đã ở VN hơn 10 năm và nói thành thạo tiếng Việt. John hỏi ý kiến mọi người về chiến tranh, hòa bình v.v. Gerald Hubert cho rằng cuộc chiến tranh VN sắp kết thúc vì cuộc Hoa Du của Nixon vừa qua và cuộc Nga Du đã được loan báo. Văn Thọ không đồng ý vì anh cho rằng hai chuyên di đó không anh hưởng tới chiến tranh Việt Nam. Người ta nhận thấy rằng Thọ có khuynh hướng thân CS. Nguyễn Việt thì không tin là chiến tranh có cơ chấm dứt sớm. Một người bạn gái khác của Mai Lan là Pauline, cô gái Pháp, con một vị quan lý doanh nghiệp ở Bình Long, 19 tuổi học trò của Mai Lan ngô ý sợ chiến tranh tan pha hết, mới mồi người

mùa thăm dồn đến của ba cô một lần. Mọi người chờ đợi Lê Vũ, một thiếu tá nhảy dù, bạn của Mai Lan mà Nguyễn Việt muốn giới thiệu cho Gerald Hubert để giúp ký giả này có hoàn cảnh đặc biệt làm phóng sự tại mặt trận.

Nhưng Lê Vũ không tới. Đến khuya, mọi người đã chia tay. Nguyễn Việt tiễn khách rồi trở về căn nhà anh ở xóm nghèo ở bờ sông. Mai Lan cũng ngồi viết thư cho Vũ : «Anh Vũ, chắc rằng chiến tranh sẽ chấm dứt..khi đó chúng ta sẽ...»

...Trong lúc đó, quân Bắc Việt đang vượt sông Bến Hải, bắt đầu một trận đánh lớn lao. Vũ đang điều khiển binh sĩ của tiểu đoàn anh rúi ra ngoài vòng vây của địch quân một cách gay go. Mật trận rất lớn rộng. Ở khắp nơi quân BV tiến và quân VNCH di tán chiến thuật vì trọng pháo địch quá mạnh. Cộng quân pháo kích trên đoàn dân chạy loạn trên quốc lộ I, trong số có mẹ và em gái Mai Lan.

Buổi sáng hôm sau, Việt định đi Quảng Trị, tới rủ Gerald Hubert nhưng Gerald Hubert đã đi Quảng Trị rồi. Việt chán nản ra La Pagode bàn chuyện Quảng Trị với bạn, Nguyễn Việt là một thanh niên có tình thần yêu nước nhưng hoài nghi và bi quan vì cuộc chiến phi lý này kéo dài quá lâu trong khi anh chưa có thái độ và hành động tích cực. Hubert đi Quảng Trị. Ông tới các Bộ Tư Lệnh hành quân rồi lên trực thăng bay đi ché: trường. Các phóng viên ngoại quốc đua nhau săn hình ảnh về cuộc chiến, về xác chết, về cảnh đói vỡ, về dân chúng chạy loạn. Mai Lan tìm đến John nhờ lo máy bay đưa nàng đi Huế tìm mẹ và em. Trong khi đó thi quân hai bên bắt đầu lập phòng tuyến dọc theo hai bên bờ sông Thạch Hãn, phía Bắc thị xã Quảng Trị. Chiến trận bắt đầu trở về nhịp độ cầm chừng. Nhưng không ai tìm thấy đơn vị của Lê Vũ.

Mai Lan và cố vấn John tìm thấy mẹ và em ở một trại tạm cư ở Huế và đưa về Đà Nẵng. Trong khi đợi máy bay, Mai Lan và John đi thăm bảo tàng viện Chàm. Anh được biết trong lịch sử miêu dát

này trước kia thuộc người Chàm và chính người Việt Nam đã xâm chiếm đất đai của dân Chàm, một dân tộc đã có một nền văn minh cao từ thế kỷ thứ hai. Mai Lan cho John biết rằng nhiều người Việt Nam tin ở ibuyết quả báo, giải thích nỗi đau khổ của người VN ngày nay là do tội ác ông cha mình đã phạm phải thời trước, khi xâm lăng và tiêu diệt dân tộc Chàm.

Chiến trường bùng nổ lại sau khi Quảng Trị di tàn chiến thuật Vũ cũng dần được hơn một trăm binh sĩ trở về sau hơn hai tuần lễ lẩn lộ băng rừng. Tiểu đoàn anh bị thiệt hại hai phần ba. Cả đơn vị anh được đưa vào Saigon để bồi xung quân số. Anh biểu lộ thái độ bất mãn đối với cấp chỉ huy nhưng vẫn sẵn sàng chiến đấu. Một cuộc họp mặt ở nhà Mai Lan được tổ chức để mừng Vũ trở về.



Người ta lại thảo luận chiến tranh Việt Nam sắp chấm dứt như thế nào. John cho biết anh đã sưu tầm được một số tượng Chàm, nhờ một phi công trực thăng Mỹ chuyên bán buôn đồ lậu. John dự tính khi chiến tranh chấm dứt anh sẽ rời Việt Nam khảo cứu về lịch sử dân tộc Chàm và văn minh Chàm, làm luận án tiến sĩ. Nhất là anh muốn tìm hiểu hơn nữa về người Việt Nam vì càng gần anh càng không hiểu nổi cái tâm lý phức tạp của người Việt.

Đưa mẹ và em gái về quê ở Kiến Hòa rồi, Mai Lan trở lại với công tác buôn đồ lậu, ngoài giờ dạy học. Mai Lan giao thiệp với Tường, một người Việt gốc Hoa chuyên mua hàng lậu của Mỹ. Nguyễn Việt biết và phản đối vụ

Mai Lan đến cảm ơn John đã giúp tìm mẹ và em từ Huế về Sài-gòn. Nàng bồng lòng ngủ với John dù không yêu. John không ngủ với

Mai Lan và báo cho Mai Lan biết vụ buôn lậu của Mai Lan sẽ bị đồ bể yêu cầu Mai Lan tránh xa khỏi Tường và Smith. Trong khi đó cảnh sát đang truy tìm Văn Thọ, tìm tới những nơi quen biết của Thọ. Trong thời gian ở chung, Thọ đã tìm cách tán tỉnh Mai Lan. Đầu thời anh vẫn có liên lạc với những cán bộ Cộng sản trẻ tuổi, phụ trách sinh viên vận.

Tại Bình Long, đơn vị của Vũ đã chiến đấu gian khổ, anh dũng, Bình sĩ nhảy dù đã bảo vệ được một đoàn dân chúng di tản khỏi đồn điền, nhưng ông Robin bị pháo kích chết. Cộng quân tràn ngập thị xã An Lộc. Tiểu đoàn của Vũ là một trong những đơn vị có nhiệm vụ giải tỏa An Lộc. Họ phải chiến đấu trong từng đường phố, tranh nhau từng ngôi nhà. Nguyễn Việt có mặt trong các đơn vị trên nhưng rồi bị thất lạc. Anh tình cờ lạc đến đồn điền của Robin và gặp Pauline ở đó. Đồn điền này đã trở thành một trạm cứu thương cho thường dân, thương binh VN Cộng Hòa và cả tù binh Bắc Việt. Nguyễn Việt tiếp tục ghi chép về chiến sự, nhưng anh cũng tham dự vào các công tác như tản thương, cứu thương, anh bớt vẻ chán chường của một thanh niên thành phố nhiều suy tư, ít hành động trước kia. Trái lại, anh rất hăng hái hoạt động, quên cả chính mình. Trong bệnh xá, do Pauline trở thành nữ cứu thương và đặc biệt săn sóc Huân, một tù binh trẻ sano tại Hà Nội. Huân nói tiếng Pháp thông thạo vì đã học

trường Pháp từ thuở nhỏ. Pauline thân thiết với Việt khi nghe chuyện bộ Việt bị người Pháp giết trước kia.

Saigon vẫn bình yên vô sự trong khi chiến tranh lan tới đồng bằng Cửu Long. Mai Lan nghe tin nhà nàng ở Kiến Hòa bị cháy mất hết vì chiến sự. Nàng đón mẹ và em gái lên ở Saigon, cần tiền, đến tìm Tường để vay lô c uyện gia đình, Tường nhận cơ hội này giới thiệu một người lạ mặt. Hắn yêu cầu Mai Lan ám sát cô gái John. Mai Lan từ chối. Về đến nhà Văn Thọ báo cho nàng biết vừa nghe tin John đã rót trực thang chết ở Huế. Mai Lan nghĩ rằng nàng có bỗn phận thủy chung với mối tình bất thành với John.

Một mình, Mai Lan đáp máy bay đi đề hy vọng tìm thấy xác John. John không có thân nhân nào ở Việt Nam theo di chúc của John. Chợt Mai Lan bị lôi cuốn bởi các hình ảnh địa phương. Rất nhiều xác chết vô thừa nhận nằm dọc theo quốc lộ số I. Quân đội kéo qua, tiến đến Quảng Trị. Nhiều đơn thể dân chúng đi chôn xác chết. Mai Lan cũng tham dự. Một cảnh người đi chôn cũng bị chết khi trọng pháo bắn vào trúng đoàn dân chúng.

Trong khi đó An Lộc đã được giải tỏa. Việt theo đoàn dân chúng chạy khỏi vùng lửa đạn. Việt rủ Pauline về Saigon nhưng Pauline bảo sẽ đi sau vì muốn kiếm hoa đặt lên mộ ba một lần. Cô nói: «Tôi là người Pháp, CS không giết tôi đâu.

Tối, Saigou, Việt tìm đến nhà Mai Lan được Thọ cho biết Mai Lan đi kiểm xác John và báo tin Tường ra lệnh cho anh thanh toán Mai Lan. Văn Thọ không thể làm, đã bí bắc cảnh sát bắt Tường và đồng bọn. Nguyễn Việt mừng thấy Văn Thọ đã thay đổi và đi Huế tìm Mai Lan rồi theo đoàn quân tái chiếm Quảng Trị.

Tiểu đoàn của Vũ sau khi giải tỏa An Lộc lại được lệnh lên đường đi tái chiếm Quảng Trị. Gerald Hubert cũng đi theo. Giữa Đại Lộ Kinh Hoàng, Vũ chợt thấy giữa các đồng bào đi nhặt xác vừa bị pháo kích có cả xác Mai Lan. Anh chỉ kịp nhảy xuống xe, vượt mặt cho nàng rồi lại vội chạy theo đoàn công voa, nhảy lên Jeep, tiến nhanh về Quảng Trị.

Đơn vị của Vũ sau khi chiến đấu ác liệt đã làm chủ được khu vực La Vang. Khi yên tiếng súng Gerald Hubert viết xong mẫu tin chiến sự, từ trong hầm nấp bò ra, ngồi trên chiếc ghế gãy giữa gạch ngói của căn nhà đồ vỡ, nhồi vào pipe hút thì một trái trọng pháo nổ gần đấy làm tung xác người ký giả già Gia Nã Đại... Trong khi đó Việt một mình tìm tới La Vang sau khi không kiểm tra Mai Lan. Việt được Vũ trao cho cái pipe gãy của Hubert rồi chậm rãi kể cho Việt biết về cái chết của người chị. Việt lồng lộn muốn quay về nơi có xác Mai Lan nhưng Vũ nói hãy quên chuyện đó đi trong lúc này, khuyên Việt nghĩ đến mẹ và em là những người còn sống ở Sài Gòn và gần đây là đồi phuong đang còn ở trong Cố Thành ngay trước mặt. Việt trầm lắng lại. Trước cửa ngôi nhà thờ đồ nát, một người lính hồn nhiên đặt thủ dây chuông. Chuông đỗ hồi trong bóng chiều tà. Việt đột nhiên đứng dậy, đeo cái pipe gãy của Hubert vào trong túi áo, xốc lại túi đựng phim và máy len vai, lầm lũi đi thẳng về hướng Quảng Trị một nơi đơn vị dù khác, đang chuẩn bị cuộc đột kích Cố Thành trong đêm đó.

Truyện Phim được sưu tầm tài liệu và sáng tác tập thể bởi Chu Tử, Đỗ Quý Toàn, Phan Nhật Nam, Mai Phương và Trần Lê Nguyễn.

Lạnh... nhạt

Cuộc hội đàm giữa TT Thiệu và Kissinger,kinh như bưng khiến người ta thi nhau đoán mò. Dưới đây là 1 số chi tiết giúp chúng ta đoán mò cho đúng :

1—Cuộc hội đàm đã được hoãn 4 tiếng đồng hồ.

2—Không có ngọ yến thết Kissinger. Phía chính phủ VN lấy cơ rằng Tổng thống mắc bệnh nên chương trình thết tiệc phải hủy bỏ. Phía tòa đại sứ Mỹ lấy cơ rằng chương trình hành động của Kissinger ở Saigon không hề ổn định mục TT Thiệu đãi tiệc Kissinger.

3—Tham dự cuộc họp đầu tiên về phía VN, không có Thủ Tướng, không có Đại Tướng Tống tham Mưu trưởng không có Tổng Trưởng Ngoại giao chỉ có Tổng thống và

ông bí thư Hoàng đức Nhã cùng ông Nguyễn phủ Đức đặc trách ngoại vụ phủ Tổng Thống.

4—Thường thường trong bất cứ cuộc hội đàm quốc tế nào, dù sóng gió, gây cấn đến đâu, người ta cũng tuyê bối là cuộc họp đã diễn trong bầu không khí thân mật. Điều này phát ngôn viên Hols của của tòa đại sứ Mỹ chỉ tuyên bố : «Tôi không thể nói là bầu không khí có thân mật hay không».

5—Phát ngôn nhân tòa Đại sứ Mỹ bác bỏ tin cho rằng Chính phủ VNCH đã tiếp đón Kissinger 1 cách lạnh nhạt.

vòng đai an ninh quanh khu vực TSN. Suốt đêm đó, trực thăng gồm nhiều phi đội bay tuần thám liên tục trên không phận Biên Hòa, Gia Định và ngoại ô thủ đô Saigon.

Sáng sớm ngày thứ tư 17.8, những người di chuyển trên xa lộ Biên Hòa đã nhận thấy nhiều xe jeep quân đội có gắn đại liên cùng một số thiết vận xa đậu ở các khúc quanh trong cái tư thế tương tự như những ngày Saigon hay có chính lý và biểu dương lực lượng năm nào...

Theo sự tiết lộ của giới chức quân sự Hoa Kỳ thì khoảng 1 tiểu đoàn bộ binh Mỹ đã tham dự vào việc canh phòng đó, chưa kể các quân sĩ nhiều ngành chuyên môn khác như quân cảnh, an ninh tình báo v.v... Về phía lực lượng VNCH người ta không rõ đích xác là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là con số cao hơn phía Mỹ nhiều.

Giới quan sát nhận xét rằng hệ thống canh phòng an ninh cho cố vấn Kissinger có cao hơn hồi TT Nixon viếng thăm Saigon năm 1969. Không rõ vì ông Kissinger quan trọng hơn TT Nixon hay là vì tình hình hai năm 69 và 72 có phần thay đổi...

Trong lúc đó ngay tại trung tâm Saigon, sự canh phòng càng加紧 mật hơn. Các con đường dẫn vào dinh Độc Lập và tòa đại sứ Hoa Kỳ bị cordon. Cảnh sát đã chiếm và quân đội đứng dài dài nhiều lớp ở trong và ngoài những hàng rào kẽm gai bao quanh hai cơ sở đầu não đó.

(xem tiếp trang 56)



SAIGON tiếp đón KISSINGER

Chuẩn bị ngoài đường

Trong lúc cố vấn Kissinger còn lưu lại Thụy Sĩ thì tại Saigon, những biện pháp an ninh bảo toàn cho cuộc viếng thăm sắp tới của ông đã bắt đầu thực hiện. Ngay đêm thứ ba, 24/8 trước khi vua đi đêm đặt chân xuống phi trường TSN, các toán quân VNCH và Mỹ chia nhau di tuần tiễu và ném kích ở những vị trí xa hơn thường lệ nhằm mở rộng

HÀNG TUẦN BẠN ĐÃ ĐỌC:
tuần báo ĐỜI
Phát hành mỗi chiều thứ sáu
THÌ HÀNG NGÀY BẠN KHÔNG THỂ QUÊN :
nhật báo SONG THÂN

KISSINGER TỐI SAIGON



khúc quanh mật nghị ?

Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc hồi đầu tuần qua, loan báo rằng sau khi mật đàm lần thứ 16 với các viên chức CSBV, cố vấn Kissinger sẽ rời Ba Lê đi viếng song thân ở Thụy Sĩ. Tiếp đó, không ai biết chắc ông Kissinger sẽ đi đâu. Nhưng người phát ngôn cũng nói ờm ờ là có thể ông ta sẽ trở lại Ba Lê ngay.

Trong thời gian ngắn lưu lại Thụy Sĩ, hành tung của Kissinger có vẻ mờ ảo bí mật. Đến cả giới chức cầm quyền ở nước trung lập này cũng cố che dấu sự xê dịch và hoạt động của ông.

Thế rồi bỗng dưng có tin ông Kissinger đi Saigon để tham khảo ý kiến với Tổng Thống Thiệu. Mọi giới quan sát thời cuộc bắt đầu hướng về Việt Nam để dự đoán, suy luận hay cố khám phá những yếu tố mới mẻ mà ông vua đi đêm nói tiếng của Mỹ quốc sẽ mang lại cho mảnh đất đang tan nát vì chiến tranh và ngày đêm ngóng ngóng một giải pháp mờ hờ nào đó...Nhất là tin ông Kissinger qua Việt Nam trùng hợp với chuyến trở về Hà Nội của Lê Đức Thọ càng làm cho người ta có thêm lý do để đoán chắc đã có một biến chuyển quan trọng sau phiên mật đàm thứ 16 ở Ba Lê.

Và ông Kissinger đã đến VN thật. Ông đến vừa vặn sau khi Cộng đồng loạt phá hoại 3 kho

đạn của quân lực VNCH tại Pleiku, Long Bình và Thanh Tuy Hạ đồng thời lực lượng CSBV thay đổi chiến thuật bằng cách cho phân tán mỏng và cố gắng xâm nhập vào nhiều vùng trên lãnh thổ miền Nam. Trong lúc đó thì không lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương đột nhiên gia tăng cường độ oanh tạc trên nội địa Bắc Việt. Với 200 đến 300 phi vụ một ngày, nhắm vào toàn những mục tiêu chiến lược.

Tất cả những sự kiện đó có vẻ như làm nên một hậu cảnh để tăng thêm ý nghĩa cho sự xuất hiện của ông Kissinger mà người ta có thể hiểu nhiều cách khác nhau.

Nhưng dù có muốn hiểu thế nào chăng nữa, bí mật vẫn bao trùm chuyến đi này, bao trùm từ lúc ông Kissinger đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất trong cơn mưa đêm tối, bao trùm cả sau các lần ông ta hội đàm với Đại sứ Bunker, tướng Weyand và TT Thiệu. Biện pháp an ninh gắt gao chung quanh các khu vực tư dinh Đại Sứ Bunker, nơi ông trú ngụ hoặc mật đàm cùng với lệnh gọi về Saigon tất cả các viên cố vấn dân sự lẫn quân sự Mỹ để chờ nhận chỉ thị đặc biệt, lại làm cho màn bí mật đó dày đặc thêm.

Sự bí mật nói trên là lý do để người ta nghĩ rằng tình hình thương nghị về vấn đề VN đang ở

vào một khung quanh trọng yếu. Những gì sẽ xảy ra cho đất nước trong vài tháng phù du sắp tới có lẽ phát xuất từ bóng tối mật đàm hôm nay. Từ lâu người ta đã không còn chú ý gì đến các phiên họp công khai hàng tuần giữa 4 phái đoàn nữa. Người ta hướng về Ba Lê là chỉ để nghe ngóng những buổi mật nghị. Và từ giữa tuần qua, người ta hướng về SG là để xem ông Kissinger mang cái gì đến cho TT Thiệu và hai ông đã iết tê ra làm sao trong những giờ mật nghị được bảo vệ hàng chục lớp kẽm gai và an ninh chật nồi.

Giá trị mật đàm

Cái tâm lý coi trọng mật đàm như trên không phải là do bản tính tò mò mà thật ra là do nhiều kinh nghiệm thực tế trước đây. Lịch sử đã chứng tỏ thỏa ước Genève về Việt Nam năm 1954 đạt được không phải từ bàn hội nghị giữa thanh thiên bạch nhật có đủ mặt các phái đoàn mà chính là kết quả của những câu nói chuyện riêng rẽ kín đáo giữa một vài tay tổ chức bấy giờ. Chỉ có điều hơi khác là các lần mật nghị tại Genève trước kia tin tức đều lọt ra ngoài gần hết trong lúc đó thì suốt 16 lần đi đàm giữa Mỹ và CSBV ở Ba Lê vừa qua, không ai biết đích xác họ đã bàn gì với nhau.

Người ta cũng không quên là các kỳ mật đàm giữa Kissinger với các lãnh tụ Nga Tàu đã mở đường cho hai chuyến công du lịch sử của Nixon sang hai vùng đất cấm của Cộng Sản. Rồi cũng chính những buổi mật đàm giữa TT Nixon với các nhà lãnh đạo Nga Hoa đã quyết định vận mệnh thế giới. Những biến chuyển quân sự hoặc chính trị gần đây ở Đông Dương, ở Án Hồi, ở Trung Đông... có vẻ như là những cảnh dàn xếp nhằm thực thi các thỏa ước ngầm đạt được trong các mật nghị Nga Mỹ Hoa hồi tháng 2 và 5 vừa qua.

Cho nên, đối với các cuộc mật nghị ở Ba Lê do phủ thủy Kissinger đạo diễn, người ta có nhiều lý do để chăm chú theo dõi và kỳ vọng.

Nhưng mật đàm tiến hay lui ?

Sau 8 tháng hội đàm công khai với phe Cộng sản không đi đến đâu, người Mỹ bắt đầu đi đàm xe lè với CSBV.

Chuyến đi đàm thứ nhất xảy ra vào ngày 04.8.1969, Kissinger đã tiếp xúc bí mật với Xuân Thủy và Lê Đức Thọ tại một vùng ngoại ô thành phố Ba Lê. Buổi mật nghị đầu tiên này được xem như là vô tích sự. Tuy vậy, ông Kissinger vẫn tiếp tục đi đàm nhiều chuyến sau đó với CSBV.

Cho đến đầu năm 1972 này, TT Nixon loan báo chính thức là viên cố vấn an ninh quốc gia của ông đã mật nghị với phe bên kia đến 12 lần tất cả. Vào lúc này, khi mà ông Kissinger mang sang VN một cái bí mật mỏng nào đó, thì cả thế giới đều biết ông ta đã vừa mật nghị lần thứ 16 với CSBV.

Nhưng biết thì biết vậy thôi, chứ thực tình chẳng ai rõ nội dung mật đàm ra làm sao cả. Và có lẽ vì mù tịt như thế nên người ta đã nhận xét về giá trị của 16 cuộc mật đàm khác hẫu nhau.

Nhận xét thứ nhất cho rằng mật đàm chẳng đi đến đâu, TT Nixon bày vẽ ra trò đó chỉ để có cơ kéo dài sự có mặt của Mỹ ở VN và cũng là để tuyên truyền rằng ông luôn luôn liên lạc mật thiết với BV hầu «cam dỗ» cử tri Mỹ tin vào thành quả các vận động hòa bình của ông, tạo cho cử tri Mỹ 1 niềm tin về cuộc thương thuyết. Nhận xét bi quan này gần đây đã được bày tỏ công khai và các đối thủ chính trị ở Mỹ đã dùng nó như một đòn bẩy lật đổ TT Nixon trước mùa bầu cử.

Tuy nhiên phần lớn các quan sát viên có 1 cái nhìn lạc quan hơn về tình hình mật nghị. Họ dựa trên luận cứ vừa đơn giản vừa khá hợp lý rằng nếu mật đàm không tiến triển thì người Mỹ chẳng cần phải tổn công đeo đuổi đến nay. Nhưng dù cho Nixon muốn duy trì mật đàm chỉ để gây ảo tưởng cho cử tri Mỹ thì về phía CSBV họ chẳng có lý do nào để tiếp nối mật nghị nếu quả thật mật nghị hoàn toàn vô ích. Trái lại, Hà Nội lại còn thỏa thuận là từ nay cứ hai tuần là mật nghị một lần với Mỹ.

Điều trông thấy rõ là hòa hội Ba Lê chỉ được duy trì và tiếp nối nếu các cuộc mật đàm còn tiếp diễn. Cứ mỗi lần người Mỹ hoặc CSBV rời bỏ rồi trở lại bàn hội nghị là vì nhu cầu cần mật đàm với nhau nhiều hơn là cần bàn hòa hội để hàng tuần chửi nhau một mẻ rồi bế tắc.

Một điều đáng lưu ý thứ hai là các cuộc mật đàm ở Ba Lê còn có liên hệ khăng khít với các cuộc mật đàm giữa Mỹ với Nga Tàu nữa. Chẳng hạn như đầu năm nay, Việt, Mỹ tay chay hòa đàm Balé. Rồi Kissinger sang Nga mật đàm với các lãnh tụ Điện Cẩm Linh về tình hình Đông Dương. Đến khi ông Kit trở về Hoa Thịnh Đốn thì phe đồng minh tuyên bố trả lại hòa đàm Balé. Người ta thấy có sự sợi giây liên hệ giữa 4 ngày mật đàm của Kissinger - Brezhnev với hòa hội Ba Lê.

Người ta cũng có thể dẫn chứng một ví dụ cụ thể khác về sự hữu ích và tiến triển của mật đàm.

Từ khi xưa quân vượt sông Bến Hải, CSBV không nhắc nhở gì đến hiệp ước Genève. Thế mà sau khi mật nghị với Kissinger suốt nửa ngày trưởng phái đoàn CSBV Xuân Thủy trong phiên nhóm công khai hòa hội Balé ngày hai mươi tháng 7 vừa qua, đã đột nhiên tỏ ý muốn trở lại tình thần thỏa ước Genève 1954. Như vậy, mật đàm quả đã có ảnh hưởng đáng kể trong cuộc thương thuyết hiện nay.

Nhưng nếu quả thật mật đàm hữu ích như vậy, thì hai phe đã đạt được những tiến triển nào? Và mức độ tiến triển này tới đâu mà sau lần đi đàm mới nhất với CSBV, ông Kissinger phải bay thẳng qua Saigon để mật nghị với TT Thiệu.

Để trả lời các câu hỏi trên, người ta chỉ đưa ra toàn là giả thuyết căn cứ trên một ít dữ kiện hoặc suy luận. Có giả thuyết

chân oso chấp nhận được vì có vẻ thuận lý, nhưng cũng có giả thuyết hồ đồ vì dựa vào ảo tưởng hoặc quyết đoán.

Gioi ưa đặt giả thuyết nhiều nhất có lẽ là báo chí. Giới này vốn quen đánh hơi để suy đoán và cũng là thành phần dài dằng bám sát các cuộc mật đàm từ trước đến nay. Họ suy luận và đoán mò hăng hái đến nỗi hồi đầu tuần qua, phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Zegler phải lên tiếng yêu cầu báo chí đừng vẽ vời nhiều quá có hại cho không khí tế nhị hiện nay.

Tuy vậy, những giả thuyết phát xuất từ báo chí không phải là không đáng lưu ý.

Dưới mắt chánh khách

Song song với báo chí, các giới chính trị cũng đưa ra nhiều giả thuyết về hiện tình mật đàm và chuyến Việt du của cố vấn Kissinger. Có điều hơi khác là các chánh khách tỏ ra đề đạt hơn, ít người dám quyết đoán phỏng túng như một vài dư luận báo chí.

Đầu tiên người ta nói rằng chuyến đi của ông Kissinger có thể chỉ là để trấn an TT Thiệu vì ông Thiệu tỏ ra nghi ngại những cuộc mật đàm Mỹ-CSBVT trong 3 lần vừa qua từ khi hội nghị Ba Lê tái nhóm. Trong bài diễn văn đọc hôm 1/8, TT Thiệu đã lên tiếng cảnh cáo về viễn ảnh một sự ngưng oanh tạc BVB hoặc một sự ngưng chiến không áp dụng cho toàn bộ Đông Dương. Người ta còn nhớ là hồi năm 1968, TT Thiệu cũng đã công khai chống đối TT Johnson khi ông này đưa phương ngưng oanh tạc Bắc Việt và thái độ chống đối đó được Quốc Hội VNCH ủng hộ đã góp phần vào sự lung lay cái ghế Tổng Thống của Johnson cũng như đã giúp cho Nixon đắc cử. Mặc dù là tình thế 1972 đã đổi khác nhưng có lẽ TT Nixon cũng muốn trấn an ông Thiệu nhất là ông này gần đây có tuyên bố sẽ làm mọi cách để giúp TT Nixon tái đắc cử cuối năm nay.

Trong lúc đó thì nguồn dư luận chính trị khác cho rằng ông Kissinger đã bàn với TT Thiệu về kế hoạch nên hay không nên giảm oanh tạc Bắc Việt cùng với đa rút quân Mỹ hiện nay có cần tiếp diễn hay đình chỉ. Điều dự đoán này rõ ràng là hàng hai vì người ta không dám cả quyết khi mà những dữ kiện chính trị trước mắt còn quá mơ hồ, nhất là những dữ kiện phát xuất từ các cuộc mật đàm hầu như chẳng ai nắm được.

Nhưng dù thế nào đi nữa, người ta vẫn tỏ ý tin rằng TT Nixon chẳng cần phải nhượng bộ CS điều gì quan trọng vì cuộc bầu cử tháng 11 năm nay không đòi hỏi nhất thiết như vậy. Có người đã nói là ông Nixon vừa có thể chiến thắng CS ở VN lại vừa có thể đắc cử Tổng Thống Mỹ. Điều này có nghĩa là phần lớn cử tri Hoa Kỳ không còn chống đối chính sách của Tòa Bạch Ốc tại VN như phe phản chiến và Hà Nội làm tướng. Sự xuống dốc thê thảm của phong trào phản chiến Mỹ cũng như sự băng hoại uy tín của ứng cử viên Mc Govern gần đây có thể là hai dẫn chứng đáng kể hơn cả.

TRẦN CỔ NHÂN

Mật đàm Balê trong bối cảnh vận động chính trị quốc tế

Từ những dữ kiện đó, tuy không hẳn là hoàn toàn lạc quan, người ta vẫn có thể tin rằng sắp đến chuyến thuận lợi cho một giải pháp ổn thỏa ở Đông Dương, nhất là khi người ta liên kết các cuộc mật nghị của Kissinger ở Ba Lê, ở Nga Tàu với những vận động chính trị quốc tế dày đặc đồng loạt và có ý nghĩa trong những ngày vừa qua.

Tháng trước, một nguồn tin từ Bắc Kinh cho hay rằng hội nghị Ba Lê nên mở rộng thành phần và đặt dưới bàn tay Liên Hiệp Quốc là một dấu hiệu chứng tỏ phía CS bắt đầu mềm dịu so với thái độ phe Lời của họ trước kia đối với nghị biến Ba Lê thành một thủ Genève mới. Ta nhớ lại rằng Hà Nội luôn luôn chống lại sự can thiệp của LHQ vào VN.

Tiếp theo cựu ngoại trưởng Anh quốc Stewart qua VN tham khảo ý kiến TT Thiệu và tỏ ý muốn Trung Cộng cũng tham dự hòa đàm Ba Lê nữa để giải pháp chấm dứt chiến cuộc Đông Dương được bảo đảm hơn. Đó hẳn không phải là một sự ngẫu nhiên mà 2 tin tức trên lại trùng hợp khắng khít với nhau đến thế.

Rồi chuyến công du của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc qua nhiều quốc gia lớn đã được nói rõ là để tìm giải pháp cho vấn đề VN. Đặc biệt ông Waldheim hình như đã được Nga Sô ủng hộ trong đề nghị tái triệu tập hội nghị Genève, có thể là bắt đầu bằng sự nói rộng hòa đàm Ba Lê hiện nay, đây là một dấu hiệu khích lệ đáng kể nữa nếu người ta nhớ rằng trước đây Nga Sô vẫn chống đối đề nghị tương tự của đồng chủ tịch Anh Quốc. Và đây cũng là một yếu tố để người ta suy đoán rằng thái độ thay đổi này của Nga Sô sở dĩ có được là nhờ chuyến đi mật nghị của Kissinger vừa qua tại Mạc Tư Khoa. Cố vậy, ông Waldheim mới cầm chắc tinh thế để đề nghị với điện Cần Linh và các lãnh tụ đó thật ra, theo nhận xét của giới quan sát chính trị, chỉ tái xác nhận một điều đã được thỏa thuận với Kissinger rồi. Chỉ có điều hơi khác là nay Nga Sô tỏ rõ với ông TIK Liên Hiệp Quốc là đề công khai hóa một thái độ vì dù sao ông Waldheim cũng là một nhân vật chính thức, còn cố vấn Kissinger lại là khuôn mặt trong hậu trường.

Tuy nhiên khuôn mặt đằng sau sân khấu ấy, như thế giới đã và đang chứng kiến, lại là một khuôn mặt được đặc biệt theo dõi và chú trọng

Và chính cũng với vóc dáng đó mà chuyển sang VN lần này của cố vấn Kissinger để mật đàm với TT Thiệu đang làm cho người ta coi như một biến cố lòi lao, một khúc quanh trong diễn tiến mật nghị hiện nay

TRẦN CỔ NHÂN



một vòng thế giới

MAROC

Lại mưu sát và đảo chánh hụt

Với quân số 50 ngàn người mà trong năm qua quân đội Maroc đã định làm đảo chính tới 2 lần. Thành thử trong một năm, quốc vương Hassan II đã bị mưu sát 2 lần, và thoát nạn cả 2 lần trong đường tơ kẽ tóc, thật là một thành tích kỷ lục.

Lên ngôi từ hơn 10 năm nay, Vua Hassan II 43 tuổi, đã thay đổi từ một tay playboy khét tiếng trở thành một nhà chánh trị khôn ngoan và không kém tàn nhẫn. Cai trị 15 triệu rưỡi dân Maroc theo một chính sách đặc doanh, bảo thủ và tham Tây Phương, Hassan II vừa có kẻ thù trong nước, lại vừa làm kẻ thù ở ngoại quốc.

Năm ngoái, vào tháng 7, ngày lễ sinh nhật của nhà vua, đã trở thành một ngày đẫm máu khi một toán sinh viên sĩ quan dột nhập lâu đài Skhirat, bắn trúng vào đám quan khách. Nhà vua may mắn thoát nạn, trong khi 2 vị bộ trưởng, 3 tướng lãnh và tướng tư lệnh không quân bị chết, cùng với đại sứ Bỉ ở Maroc.

Sau vụ ám sát đó, Hassan II trút hết tội lỗi lên nhà lãnh đạo trẻ tuổi xứ Libya, Đại tá Kadaffi. Ở trong nước, thi tướng Oufkir, tổng trưởng nội vụ ra tay thành trùng các nhóm phản loạn trong đó có cả những bạn thân của ông ta. Tướng Oufkir nổi tiếng là trung thành với nhà vua từ bấy nay. Hồi năm 1967, chính Oufkir đã tổ chức vụ bắt cóc lãnh tụ đối lập Ben Barka ngay trên đất Pháp, là nơi ông ta lánh nạn. Vụ bắt cóc và thủ tiêu này đã làm chánh phủ De Gaulle tức giận, đưa Oufkir

ra tòa xử khuyết tịch tù chung thân Hai năm trước đó, 1965, khi sinh viên Maroc biêu tình, cũng chính tướng Oufkir là người điều động quân đội, tối đán áp tàn nhẫn.

Nhờ các thành tích tận tụy phục vụ nhà vua đó, tướng Oufkir đã được trao cho chức Tổng Trưởng Quốc Phòng. Có lẽ Hassan II muốn người bầy tôi trung thành của ông kiềm soát chặt chẽ quân đội, tránh một cuộc đảo chánh thứ nhì.

Không ngờ chính Oufkir lại là tay chủ mưu cuộc đảo chánh thứ hai này.

Và «cú» đảo chánh định diễn ra trên không trung thay vì ở dưới đất như năm ngoái.

Chiều thứ tư tuần trước, vua Hassan II đi du lịch ở Pháp trở về. Khi máy bay còn cách phi trường Babat 300 cây số, bỗng một chiến pháo lực cơ F5 hộ tống quay sang bắn xối xả vào chiếc máy bay Boeing riêng của nhà vua.

Sau khi bắn nhiều loạt súng máy, các phi công F5 lại bỏ đi, để cho chiếc Boeing của nhà vua hạ cánh xuống phi trường, dù bốn máy phản lực đã mất ba chiếc bị hư ngừng chạy.

Ngay sau đó, đoàn F5 liền

đã nhảy dù xuống Địa trung Hải, nhưng bị các chiếc tàu duyên phong bắt lại. Các phi công khác chạy trốn qua một eo biển hẹp, tới căn cứ Gibraltar thuộc Anh trên bờ biển Tây Ban Nha. Hai sĩ quan xin tỵ nạn chánh trị, nhưng bị chính phủ Anh trả về cho Maroc cùng 3 hạ sĩ quan khác.

Trong khi đó, thì tướng bộ trưởng quốc phòng Oufkir được mời tới Hoàng Cung. Trong lúc quốc vương lâm nạn, người ta đã ngạc nhiên vì ông trưởng trung thành số 1 này rời phòng khách danh dự của phi trưởng nơi các bộ trưởng chờ đón nhà vua, ông nói là để kiềm soát an ninh.

San hô, khi kiềm soát phi trưởng Kenitra, ông Oufkir lại không bắt giam ngay thiếu tá Konera, người chỉ huy cuộc mưu sát.

Ngoài ra, 1 sĩ quan phi công khác ở Kenitra đã không chịu lên trực thăng chạy qua Gibraltar nói là còn chờ Oufkir.

Khi Oufkir tới hoàng cung ông không gặp quốc vương mà chỉ thấy một ông bộ trưởng nghi

Vua Hassan II trong bộ quốc phục trắng khi cầu nguyện :

Nho ôn chúa Allah !



Tướng Oufkir :
Ôi trung hưng phản thần ?

lê, một tướng tùy viên của nhà vua và một viên đại tá chỉ huy lực lượng lâm quân.

Theo bản tin của chánh phủ Maroc thì sau khi biết cuộc mưu phản của mình bị tiết lộ, tướng Oufkir đã tự bắn 3 phát vào cổ và vào ngực. Tự bắn hay bị bắn thì cũng vậy. Và viên tướng trung thành số 1 này đã được gọi là kẻ phản bài số 1.

Có một điều người ta thắc mắc là tại sao phi đội F5 hộ tống không bắn hạ chiếc Boeing chờ nhà vua, mà lại phải quay đi quay lại bắn 3 lần? Một lời giải thích cho biết rằng ngay sau khi chiếc Boeing bị 17 phát đạn, chính vua Hassan II đã lên phòng lái, bảo viên Phi công liên lạc với các phi công F5 loan báo rằng vua Hassan II đã chết rồi, yêu cầu dừng bắn nữa. Tưởng thật, các chiếc F5 kia bèn bỏ đi. Khi thấy Hassan II an toàn xuống phi trường, «Lệnh từ dưới đất» mới kêu các phi công F5 trở lại bắn phá hai trận tiếp.

Tất cả các phi công ở căn cứ Kenitra đều bị bắt để điều tra. Không hiểu có cố vấn Mỹ nào liên lụy, chẳng, nhưng chánh phủ Mỹ thì với vàng gởi điện văn chia mừng với Hassan II và cam kết tình hữu nghị thâm thiết giữa 2 nước vẫn bền chặt.

Một cuộc thanh trùng mới lại diễn ra, hàng ngàn người bị bắt, người phụ trách là bộ trưởng nội vụ kiêm thông tin Behima.

Sau cú đảo chánh hụt của bày tôi trung tín số một Oufkir, chắc vua Hassan II sẽ không còn tin ai nữa, và chính ông sẽ nắm chức bộ trưởng quốc phòng!

Nhưng dù đã có hai cuộc đảo chánh hụt, tình hình Maroc không phải là đã bớt các mầm mống mâu thuẫn.

Lên ngôi từ năm 1961, Hassan II cai trị một cách hết sức độc tài. Theo hiến pháp năm 1970, nhà vua có quyền tối cao cản trở chánh phủ và Quốc hội về mọi vấn đề. Quốc hội được bầu lên lần đầu tiên năm 1963, sau 16 tháng đã bị nhà vua giải tán. Khi tuyên bố tình trạng khẩn trương năm 1965. Tới năm 1970, hiến pháp lại án định một Quốc hội được bầu cử hạn chế với 240 dân biểu nhiệm kỳ 6 năm.

Xứ Maroc không có đảng đối lập và cũng không có báo chí đối lập. Tình hình kinh tế thì không sáng sủa, tỷ lệ thất nghiệp của

công nhân lớp tuổi 30 — 40 là 50 phần trăm. Thanh niên tốt nghiệp đại học không kiếm ra việc làm. Dân số mù chữ là 86 phần trăm. Nhà vua là dòng dõi giáo chủ Mohamed, vừa là lãnh tụ quốc gia, lại vừa là lãnh tụ tôn giáo. Hậu thuẫn duy nhất của ông là những vùng nông thôn lạc hậu, trong một xứ mà giới địa chủ vẫn còn là các lãnh chúa phong kiến ở lảnh địa của họ.

Đa số dân Maroc là người Á Rập, như nhà vua. Có 35 phần trăm thuộc giống Berbère, như tướng Oufkir.

Trong thế giới Bắc Phi, Hassan II bị coi là vị quốc trưởng lạc hậu nhất. Ngoài sự giao hảo với Tunisie các nước Bắc Phi khác, nhất là Algérie và Lybia đều là thù nghịch của Hassan II. Sau mỗi cú đảo chánh trong năm qua, xứ Lybia đều ca ngợi các «anh hùng đảo chánh hụt».

□ □ □



- NÊU BẮC THƯƠNG TÌNH, HÃY CẦU CHO TÔI XINH THÊM
CHIẾC GIÀY NỮA !

THỜI SỰ TRONG NƯỚC

Tren chiến trường Nam Việt quân Cộng Sản tuần qua cố nêu cao cường độ giao tranh nhưng chưa hình thành được một cuộc tấn công nào có ý nghĩa. Một khác cả hai phía cùng gia tăng sự chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chính trị, để phòng cuộc chiến VN có thể chấm dứt đột ngột. Qua các sự kiện ấy, chuyến viếng thăm Saigon bất ngờ của ông Kissinger mang một tầm quan trọng đặc biệt.

CSBV suy yếu nhiều

Các mặt trận chính yếu tuần qua vẫn là Trị Thiên và vùng phía Nam Saigon ăn sâu xuống dòng băng sông Cửu. Đầu tuần một trung đoàn CSBV đã xâm nhập vào quanh Lai Khê, gây rối trên quốc lộ 13 cùng phá kho đạn thành Tuy Ha.

Song ngay sau đó, hoạt động của CSBV đã bị quân đội VNCH bắt chì và sinh hoạt tại các vùng trên trở lại bình thường. Liên hệ với chiến trường Nam Việt, Cộng Quân đang tiếp tục xiết chặt vòng vây quanh thị trấn Kompong Trabek nhằm chiếm mục tiêu này để mở rộng hành lang xâm nhập

T Thiệu và cố vấn Kissinger hội đàm tại Định Đaje Lập trong cuộc viếng thăm Saigon chớp nhoáng tuần qua.

(anh UPI)



hướng về vùng châu thổ sông Cửu Long thuộc Nam Việt. Hiện các cánh quân Kampuchia phối hợp với Biệt Động Quân VNCH đang vượt sự nghinh cản của CSBV để giải vây thị trấn Kompong Trabek.

Ngược lên mặt trận cực bắc, các phân tích gia quân sự lây làm khói hiệu tại sao mãi đến nay CSBV vẫn chưa thực sự mở cuộc tấn công qui mô vào Huế. Tuần qua, hoạt động quân sự của CSBV tại đây vẫn chưa đi quá xa các vụ pháo kích, đặc công. Bộ Quốc không HK cho hay gần đây nhất, lối 2 trung đoàn CSBV gồm khoảng 6000 người đã vượt khu phi quân sự vào Quảng Trị. Số cán binh tăng viện này nâng tổng số quân CSBV tại Trị T lên ngang hàng với lực lượng tác chiến VNCH trong vùng. Và nếu mở cuộc tấn công vào lúc này, CSBV khó đạt được chiến thắng. Các chuyên viên ngoại quốc khác lại cho rằng mưu toan tấn công mạnh của chính phủ VNCH để CS có thể đánh thê mạn trong cuộc đấu tranh chính trị sắp đến.

Các vụ thảm sát tập thể

Trong các vùng bị CS chiếm đóng hồi tháng 4 vừa được quân đội VNCH tái chiếm, các viên chức chính phủ Nam Việt và ngoại quốc ngày càng tìm thấy thêm nhiều bằng chứng rõ rệt về các vụ tàn sát đẫm máu do quân cộng sản chủ mưu.

Ở Bình Long, Bình Định, Quảng Trị, trong thời gian tạm kiểm soát, CSBV đã hành quyết hàng loạt các viên chức xã áp, cảnh sát, công chức, giáo viên, y sĩ bằng cách bắn hạ, chặt đầu, phân thây chôn sống... Các hành vi khủng bố này nhằm gây kinh hoàng cho dân chúng, làm hao mòn tài nguyên nhân sự cốt cán của chính phủ VNCH để CS có thể đánh thê mạn trong cuộc đấu tranh chính trị sắp đến.

Miền Nam chuẩn bị đấu tranh chính trị

Tổng thống Thiệu trong những ngày qua đã liên tiếp ban hành

tham Saigon chớp nhoáng tuần qua.

(anh UPI)

các sắc luật báo chí, an ninh công cộng, bài trừ ma túy và đặc chất với ý nghĩa—theo lời chính quyền miền Nam—lắp dầy các kẽ hở luật lệ quốc gia mà từ lâu nay CS vẫn khai thác để lũng đoạn sinh hoạt nội bộ miền Nam, gây rối loạn, suy yếu tinh thần đoàn kết và chiến đấu của quân dân miền Nam, đầu độc thế hệ thanh niên bằng sự phò biến các tệ đoàn xã hội. Chính phủ VNCH kỳ vọng rằng các biện pháp trên cần thiết và kịp thời giúp VNCH đánh bại cuộc phiêu lưu quân sự chót của Hà Nội và mang lại cho miền Nam một vị thế vững chắc trong cuộc đấu tranh chính trị sắp đến.

Kissinger bắt thần đến VNCH

Cuối tuần, ngay sau khi dự lễ ăn mừng 50 năm ngày cưới của song thân tại Zurich, (Thụy Sĩ) ông Kissinger đã bay thẳng đến Saigon hội kiến với TT Thiệu trong 2 ngày liền.

Giới chức Bạch Cung cho hay chuyến Việt Du của ông Kissinger lần này đã được chuẩn bị chu đáo cách đây mấy tuần nhằm tạo cơ hội cho HK cùng với TT Thiệu duyệt xét mọi khía cạnh về chiến cuộc VN, kể cả các cuộc thương nghị tại Hòa đàm Ba Lê.

Cnối tuần qua, CV Kissinger đã rời VN trở về Hoa Thịnh Đốn, trên đường về ông đã ghé qua Đông Kinh gặp gỡ Thủ Tướng Nhật. Được biết đây là lần thứ Ba cố vấn an ninh quốc gia của TT Nixon đặt chân đến VNCH.

□□□



Nội, Dọc đường, ông ghé hai thủ đô Mạc Tư Khoa—Bắc Kinh để hội kiến với các yếu nhân Nga, Tầu.

CSBV còn muốn áp lực thêm

Các sự kiện đặc biệt trên thêm một phen nữa cuốn hút giới chuyên viên quốc tế vào việc duyệt xét lại ý định của các phe liên hệ trong cuộc chiến VN vào lúc này.

Phía Hoa Kỳ rõ ý muốn kết liễu lò lửa VN, trước cuộc bầu cử TT Mỹ nhưng cương quyết khước từ đòi hỏi của CS muốn áp đặt một chính phủ mới lên đầu Nam Việt. Mềm dẻo và sẵn lòng thảo luận mọi sáng kiến của đối phương ở bàn hòa đàm, TT Nixon mặt khác liên tục chứng tỏ HK đủ本事 đánh bại mộng của Hà Nội muôn nuốt VNCH bằng súng mạnh quân sự. Để BV hiểu rõ hơn ý nghĩa này, Mỹ đã nâng con số phi vụ ném bom miền Bắc vào đúng lúc Kissinger đến VNCH.

Mặt khác sau khi hùng mạn hóa lực lượng bộ chiến, HK bắt đầu gấp rút huấn luyện và trang bị cho không lực VN để sớm thay thế Mỹ trong vai trò yểm trợ hành quân và bảo vệ không phận.

Sự thành công của chương trình Việt hóa theo báo chí ngoại quốc sẽ bảo đảm sự đặc thắng của ông Nixon trong cuộc bầu cử sắp tới cùng đưa chiến cuộc VN đến tàn lụi bất chấp hành động và ý định của Hà Nội. Nếu còn deo đuổi mộng xâm lăng, Bắc Việt còn gấp khó khăn chồng chất cả bên trong lẫn bên ngoài.

mùa nước lũ không lồ của sông Hồng Hà sẽ gieo rắc tai họa thảm khốc trong những tuần lễ tới nếu hệ thống đê điều rạn vỡ. Và khi thảm họa này xảy đến—dù do lỗi phi cơ Mỹ hay do chính quyền Hà Nội thiếu tu bổ sửa chữa—sẽ dày nền KT miền Bắc vào cơn khủng hoảng nghiêm trọng.

Giữa lúc ấy qua các cuộc tiếp xúc gần đây nhất, Nga Tầu tiếp tục hạn chế chi viện và thúc dục Hà Nội sớm cùng Mỹ tìm giải pháp cho chiến cuộc VN.

Trong bối cảnh ấy, liệu BV sẽ xét lại sách lược?

Các chuyên viên quốc tế về VN không tin rằng sẽ có thay đổi sâu xa trong thái độ cẩn bản của Hà Nội ít ra vào lúc này. Phúc trình nghiên cứu của bộ quốc phòng Mỹ tuần qua cho hay BV đang tìm cách thích ứng cuộc chiến đấu theo điều kiện gay go của họ.

Nhiên liệu từ TC chuyển sang BV qua ống dẫn dầu chôn sâu dưới đất, hoặc bằng xe vận tải trên đường tài dầu xuống chiến trường miền Nam, đã tiếp liệu và vũ khí đạn dược được ehe đấu trong vùng đồng dân cư, quanh hệ thống đê diều nhằm tránh phi pháo của Mỹ. Khi thâm nhập vào lãnh thổ VNCH, chiến cụ và lương thực lại được phân phối đi khắp các chiến trường bằng phương tiện cơ giới và cả xe thô mò. Điều này dường như cho thấy BV đang cố phối hợp nhiều yếu tố khác nhau để đòi hỏi ở ông Nixon nhượng bộ thêm, khi cuộc bầu cử TT Mỹ kề cận.

Lào thảo luận ngưng bắn

Tuy nhiên, cuộc nói chuyện quốc cộng ở Lào lại diễn ra theo chiều hướng lạc quan hơn. Cuối tuần, tờ Bangkok Post tại thủ đô Thái Lan thuật lại lời tiết lộ của một giới chức thân cận chính phủ Lào theo đó, thủ tướng Sonvana Phouma và lãnh tụ Pathet Lào Souphanouvong đã đạt được thỏa thuận ngưng bắn toàn diện trên lãnh thổ Lào để kế đó đôi bên sẽ thương nghị tìm một giải pháp chính trị dựa trên đề nghị 5 điểm của Pathet Lào. Thứ bảy vừa qua, đặc sứ của Souphanouvong dường như đã đáp máy bay đến Vạn Tượng, mang theo phúc đáp của Souphanouvong về đề nghị ngưng bắn có quốc tế giám sát do ông Phouma đưa ra mới đây.

Được biết, các cỗ gǎng dàn xếp chiến cuộc Lào bị bể tắc vì Pathet Lào luôn đòi hỏi Mỹ đình chỉ oanh tạc toàn diện Lào quốc — đặc biệt đường mòn Hồ chí Minh — và chính phủ Phouma phải chấp nhận cả 5 điểm đề nghị của Pathet Lào. Cùng ngày khởi hành của đặc sứ CS Lào đến Vạn Tượng, Ngoại trưởng Trần Văn Lắm cũng lên đường viếng thăm thủ đô Lào.

VŨ VIỆT

nhiếp ảnh lê văn khoa

Trong «mục cùng xem ảnh» của chúng ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với bạn ảnh tài tử hình ảnh của 2 độc giả gửi về, 1 nam, 1 nữ. Đó là Thiếu úy Trần Hữu Tâm từ Pleiku, và cô Công Huyền Tôn nữ Nguyệt Cầm ở Huế.

Với Thiếu úy Trần Hữu Tâm, hẳn bạn đọc còn nhớ bức ảnh đã đăng trên Đời mấy tháng trước, bức «Chứng tích» ảnh chiếc sọ người trắng bệch trên ba lô, mà sau

ở bên ngoài vòng rào kẽm gai lo cốt, chụp tại vùng tam biển. Sau đó bạn Tâm đi Tân Cảnh. Khi di chuyển khỏi Tân Cảnh, bạn Tâm bị lạc trong rừng mất hết phim chiến trận này, nhưng may mắn trở về Pleiku an toàn. Những hình ảnh dưới đây với vài dòng chữ ghi vội trước khi bạn Tâm lên xe để tham dự trận mới ở Qui Nhơn với lời hứa hẹn nhiều hình ảnh mới khi trở về. Chúng ta chờ xem,

«Chứng tích» của Trần Hữu Tâm

CHỦ THIẾC : Cắt theo dấu	(1)
Cắt theo dấu	(2)
Cắt theo dấu	(3)
Cắt theo dấu	(4)



«Diệt địch» của Trần Hữu Tâm

Nhưng tạm thời, thử duyệt qua vài ảnh thuộc trận Quốc lộ 14.

Từ ngày Bắc Việt xua quân tràn qua Bến Hải, giới ảnh mới có dịp thực sự xem ảnh phóng sự đúng nghĩa, chứ không phải ảnh cỡ ý dàn xếp bố trí đúng tiêu chuẩn của một ảnh nghệ thuật. Nói cách khác, đó là loại ảnh giả tạo, được thực hiện tại các bãi tập thuộc các quân trường.

Các ảnh phóng sự mới đây rất trung thực, sống động, và bố cục không kém chất chẽ. Thật là một bước tiến đáng mừng cho giới ảnh Việt Nam.

Trong ảnh phóng sự, cần ghi đầy đủ nét trung thực, sống động thời gian và không gian sự việc diễn tiến. Tuy bố cục, ánh sáng v.v.. Không bị đòi hỏi gắt gao như ảnh nghệ thuật thuần túy nhưng trong những buổi tối, ta vẫn có thể điều chỉnh vài khuyết điểm trong khi chụp ảnh vội. Giới ảnh nghệ thuật cũng làm thế thôi. Chỉ trừ loại cảnh tĩnh vật và phong cảnh là tương đối ít bị cắt xén khi phóng ảnh. Một phim ta chụp ít khi nào dùng trọn hết àm bản, để cố giúp người xem chỉ

thấy những gì mình muốn nói, và mình cũng cố nói những gì thật đáng nói để người ta dễ hiểu và không bị hiểu lầm. Câu chuyện của mình là một đoàn thiền, trọng kỵ, vì vậy cần phải thật cõi lòng. Muốn vậy, nhiều khi ta chỉ có thể dùng được một phần nhỏ của àm bản thôi. Như bức ảnh «chờ địch» của bạn Tâm đây, có thể cắt xén nhiều cách khác nhau, để bức ảnh sống động hơn nguyên bản. Xin quý bạn đọc dõi theo từng lối bố cục và tự tìm hiểu ý nghĩa.

«Hoài Cầm» của Công Huyền Tôn Nữ Nguyệt Cầm



Trong bức ảnh «Diệt địch» kém lính đồng của một trận chiến đang diễn ra. Người ta không thể diệt địch khi nằm im một chỗ, hay đang khi ngủ mong. Vì vậy nếu đòi tựa lại là «Chờ đợi tấn công mới» có lẽ người xem ảnh dễ hiểu và tác giả bức ảnh hơn, bức ảnh này tuy có động, nhưng là cái động tĩnh, mà động tĩnh thì không thể tấn công, tiêu diệt ai cả; nó chỉ ở trong giai đoạn chuẩn bị, chờ đợi

HÒA BÌNH VIỆT NAM ĐANG CHẠY NƯỚC RÚT

Chưa lúc nào bằng lúc này, vấn đề ngưng bắn tại Đông Dương có những dấu hiệu hết sức hối hả. Vì ngày bắt đầu tranh cử của ông Nixon đã tới gần.

Nếu TT Nixon không xóa nỗi vấn đề Việt Nam trong mùa bầu cử này thì phần nào ông đã không giữ nổi lời hứa với Quốc dân Mỹ. Phần khác dù ông có đặc thắng trước ứng cử Mc Govern của đảng Dân chủ thì ông sẽ bị đảng này tung ra nhiều đòn nặng nề về uy tín trong việc giải kết chiến tranh Việt Nam của ông nữa.

Mới đây khi vừa nhận chức ứng cử viên Phó Tổng Thống của đảng Dân chủ ông Shriver đã tố giác rằng, Tổng thống Nixon đã bỏ lỡ cơ hội giải quyết cuộc chiến tranh Việt Nam vào năm 1969, thế rồi lập tức được các thương thuyết gia Dân chủ như ông Harriman cũng lên tiếng phụ họa.

Phía Cộng hòa, ngoại trưởng Roger cho rằng những lời tố cáo trên, hoàn toàn vô căn cứ vì tài liệu của bộ ngoại giao không có ghi điều nào liên quan tới việc trên cả. Nếu phần lỗi về việc không kết thúc mau chóng cuộc chiến là phải ở phía chính quyền của đảng Dân chủ Johnson.

Cuộc cãi vã tại cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ thật sự chỉ mới là sự mở màn, các chấn côn nhiều tiết lộ sôi nổi hơn nữa nếu ông Nixon không tìm cách chặn đứng lại, bằng việc chấm dứt chiến tranh Việt Nam hoặc bằng một hành động nào khác.

Chiến tranh Việt Nam chưa chấm dứt, nhưng ít là TT Mỹ đã có một hành động ngoạn mục là sau lần họp mặt thứ mười sáu giữa ông Kissinger và Lê Đức Thọ, kết quả chưa biết là đã có gì hay không, nhưng việc ông Kissinger đi Saigon và Lê Đức Thọ về Hà Nội cùng một ngày đã làm cho dư luận phán đoán rằng đã có một dấu hiệu thuận lợi cho việc ngưng bắn tại Việt Nam.

Phản ứng đầu tiên của phe Dân chủ là, nhóm bạn bè của ông Mc Govern lên tiếng cho rằng, ông Mc Govern đã vận động với Bắc Việt nên chấp nhận ngưng bắn trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, dù cho việc đó có lợi cho việc thắng cử của ông Nixon, hành động này được coi như phe ông Mc Govern đã biết chắc rằng Hà Nội đã đi vào đường lối của ông Nixon, là sẽ chấm dứt chiến tranh Việt Nam trong vài tháng tới.

Chính sự trở chiều của phe ông Mc Govern đã làm cho Bắc Việt thấy rằng họ không thể dựa gì được vào ông Mc Govern nữa, nên họ đã thẳng thừng cải chính tin cho rằng họ đã hội họp

với phe của ông Mc Govern nhiều lần trước đây. Thế là vô tình ông Mc Govern đã làm lợi thế cho ông Nixon, và đây Bắc Việt vào thế phải chấp nhận đề nghị hòa bình của ông Nixon hơn là chờ cho Nixon thắng cử một lần nữa.

Tuy nhiên như vậy cũng chưa phải là đã hết khó khăn trong vấn đề kết thúc chiến tranh Việt Nam. Vấn đề khó khăn hiện nay đối với ông Nixon là phải làm cách nào vừa làm vui lòng Bắc Việt mà không phải hy sinh Nam Việt, hy sinh Nam Việt bất cứ điều nào trong hai mục tiêu căn bản là Tự do của Dân chúng Nam Việt và vẹn toàn lãnh thổ Nam Việt, cũng bị coi là Mỹ thất bại trước Bắc Việt.

Chủ trương của Bắc Việt trước sau đều meo i là Mỹ phải áp đặt tại Nam Việt một chính quyền sẵn sàng tạo điều kiện cho họ đó đủ tư thế để chiếm đoạt trọn vẹn Nam Việt, hai là nếu không đạt được mục tiêu trên thì họ phải có những vùng đất được chia tại Nam Việt.

Đành rằng trong chiều hướng mới, kề cả Bắc Việt rồi đây cũng khó thoát khỏi rơi vào quỹ đạo của Mỹ, vì cả Nga lẫn Tàu đều đã đi vào hướng đó, nhưng nếu Mỹ để mất mặt về vụ thương lượng tại Việt Nam, thì ngay giờ đây Mỹ sẽ chẳng thể giữ vững được niềm tin của các nước Đồng minh của mình. Và từ đó dẫn tới nhiều bất lợi cho Mỹ không phải là nhỏ trong tương lai.

Chính vì vậy mà Mỹ không thể hy sinh Nam Việt dù rằng Bắc Việt có nói thẳng rằng họ sẽ đi với Mỹ thuần thành hơn cả Nam Việt. Vấn đề hiện tại là Mỹ phải làm thế nào thuyết phục Bắc Việt đừng quá tham lam, vì còn tham lam thì chiến tranh còn kéo dài, và Bắc Việt sẽ vẫn cứ chịu ăn bom của Mỹ đều đặn, vì hiện nay trên thực tế Nixon đã nắm vững trong tay sự thắng cử.

Dù chiến tranh VN chưa thực sự kết thúc nhưng với lối chơi thật độc đáo của cặp Nixon Kissinger chắc chắn các phe đối thủ của họ khó có thể lấn họ được nữa. Kề cả về mặt khai thác tình tự nhân đạo của con người. Việc oanh tạc đè đìu Miền Bắc, Nixon cũng đã tiên liệu được điều đó là phía Bắc Việt sẽ đưa ra khai thác nên ông đã chặn đầu ngay.

Nhưng rồi sự việc vẫn xảy ra, Bắc Việt vẫn tổ Mỹ cố tình phá đê Miền Bắc. việc này mở đường cho phe phản chiến Mỹ hùa vào khai thác. Thực ra đối với Bắc Việt việc tổ Mỹ phá đê không nhằm vào mục tiêu riêng là hạ uy tín của Tổng Thống Mỹ, nhưng là nhằm mục tiêu để ngăn không cho Mỹ thảm dàn oanh kích Miền Bắc.

(Xem tiếp trang 56)



«Người Ngàn» của Công Huyền Tôn Nữ Nguyệt Cầm



thủ thỉ thòi. Có lẽ Thủ ủy Tâm là một chiến sĩ chứ không phải «anh sỹ» «bảo chí sỹ» hay «tuyên truyền sỹ» nên trong khi giao chiến thực sự bạn Tâm phải buông máy ảnh để ôm máy bắn nên không thể ghi nhận cuộc giao tranh thật sự.

Người lính bèn góc trái có gương mặt thật đẹp và có thần nữa, ban Tâm cố khai thác chân dung diễn tả của anh này nhé sẽ thành công. Người ảnh thứ hai là cô Công Huyền Tôn Nữ Nguyệt Cầm, trong nhóm ảnh Bảo Hoàng, Huế. Từ ngày cuộc chiến đe dọa Huế, chúng tôi có nhẫu tin nhưng không liên lạc được với cô Nguyệt Cầm nên không biết cô hiện ở đâu. Tôi không biết tại sao có Công Huyền

Tôn Nữ Nguyệt Cầm chọn bộ môn nhiếp ảnh, nhưng ý nguyện của cô trong nhiếp ảnh là «muốn khai thác những gì được gọi là «địa điểm», niềm cõi đơn và nỗi xót xa nơi người con gái Huế.»

Được một người con gái Huế diễn tả tâm trạng của người con gái Huế thì tuyệt vời. Tôi nghĩ đó cũng là niềm kiêu hãnh chung của các cô gái Huế.

«Hoài Cầm»

Bức ảnh mang nhiều tinh chất mộng mơ nhẹ nhàng. Cô Nguyệt Cầm cố ý lấy ảnh sáng một bên, để dim một bên vào bóng tối rất khéo để nêu lên điểm tương giao giữa hiện tại

• LÈ VĂN KHOA



Dưới mắt nhà báo khi ông Kit tới Saigon

THÔNG BÁCH : Vì ông Đạo Cầy mặc bộ tu nêu xin phép bạn đọc tạm nghỉ một kỳ. Thế chỗ ông Đạo, Cậu Hai Nước Nóng xin phụ trách mục diễm báo Sài Gòn trong tuần trước. Thày Hai Nước Nóng thuộc môn phái núi Tà Lơn, không có liên hệ gì với Thày Tư Nước Lạnh tức Tư Sư đang năm ấp.

Những nhân vật cũ Kissinger đã tới đây thường lôi kéo theo cả một đạo binh ký giả. Khi Kissinger tới Dinh Độc Lập gặp tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông Thiệu chỉ vào đám phóng viên vây quanh nói đùa: « Có nhiều nhà báo theo ông quá! » Kissinger cũng biết nói đùa, trả lời: « Không, họ tới đây là vì Tổng Thống đó chứ! »

Nhưng dù sao khi Kissinger, vua đi đêm, cõi ván thân cận nhất của Nixon, con người hào hoa và thông minh tuyệt trần, khi chàng cất bước đi từ Thủ Sĩ tới Sài gòn, trùng với vụ Lê Đức Thọ bay về Hà Nội think ý đảng, trùng với thời kỳ đảng Cộng Hòa Mỹ sắp họp đại hội v.v. chắc chắn phải khiến các nhà báo chạy đua theo dõi, nghiên cứu, đoán mò và...đoán ầu.

Khi gặp các ký giả quốc tế ở Sài Gòn, Kissinger đã chặn trước: « không nói chi hết! » và trước khi bước đi còn quay lại hỏi xéo một

câu: « Không biết các ông sắp viết chi đây? »

Sì căng đan : Đào chiếu bóng Ali Mc Graw

Nếu ông Kissinger có tướng tượng người ta sẽ phỏng đoán, đoán mò và đoán ầu về chuyến đi Saigon của ông ta, thi chắc chắn tri tưởng của ông cũng không đuổi kịp óc tưởng tượng phong phú của các nhà báo Sài Gòn.

1 hàng tháng tần tự ở Sài Gòn đã tung ra trong bản tin đê ngày 17-8-72, viết một cách nghiêm trang đúng đắn nguồn tin như sau:

**KISSINGER ĐẾN SÀIGÒN VỚI
CÔ ĐÀO ALI MC GRAW VÀ ÔNG
DỰ TÍNH ĐUA NÀNG ĐI MỘT
VÒNG PHỐ SÀIGÒN ĐỂ MUA ÁO
LỤA VN,**

Nếu bạn đọc của Đài đã quên thì xin nhắc lại, Ali Mc Graw là nữ tài tử chiếu bóng nổi tiếng đóng phim Love Story. Trong số báo Đài 143 (về Kissinger) có chụp

bình ông cõi ván này đang tán tỉnh cô đào chiếu bóng bên bàn tiệc.

Nhà báo Sài Gòn đã tung tin Ali Mc Graw đi cùng Kissinger sang Sài Gòn với đầy đủ chi tiết như sau:

Trong lúc đang vui vẻ với người đẹp LOVE STORY tại Thủ Sĩ thì Vua Đài Đêm được lệnh của TT Nixon là phải tức tốc đến Sài Gòn để tham khảo ý kiến của TT Nguyễn Văn Thiệu về việc cầm đầu chiến tranh VN. Vì được lệnh bất ngờ, ông Kissinger đành phải đèo bòng theo người đẹp Ali Mc Graw qua VN ngày hôm qua cùng với ông.

Cô đào Ali Mc Graw đã là nguyên nhân làm tan vỡ một mối tình con giữa một nữ ký giả Pháp cùng với ông Kissinger, và vụ này đã từng là đề tài sôi nổi được báo chí Quốc tế khai thác, nhưng ông Kissinger và cả người đẹp Love Story đều lên tiếng cải chính rằng, họ chỉ là bạn mà thôi.

Hai người bạn Ali Mc Graw và Kissinger đã đến Sài Gòn, hiện ở tại một căn phòng rất đầy đủ tiện nghi tại Tòa Đại sứ HK. Ra tiếp đón ông Kissinger, có Đại sứ Bunker và các vị Cố vấn cao cấp Quản

sự HK tại VN. Theo lời tường thuật của phái viên SAT đặc trách Quốc ngoại thì Vua Đài Đêm sau khi bắt tai Đại sứ Bunker, đã làm một màn giới thiệu Người Đẹp, và nói rằng: « Tôi mong đi một vòng phố Saigon để mua cho Ali mấy chiếc áo dài VN. »

Đã thành tục ngữ ta có câu « làm báo nói láo ăn tiền », nhưng nói láo cũng phải có sách. Cho Ali Mc Graw đến Saigon bắt từ vây không sợ Việt Cộng giả làm khán giả hâm mộ cô đào, kéo nhau tới tòa Đại sứ Hoa Kỳ giả bộ xin chữ ký và hình kỷ niệm rồi... đặt chất nõn sao?

Đoán mò, bói dựa

Bỏ qua chuyện sì căng đan, nói tới chuyện chính trị đừng đắn.

Một đặc điểm của các nhà báo ở Saigon khi viết về Kit tới Saigon, là các luận điệu giải thích, phỏng đoán và tiên liệu đều rất...ba phải. Nghĩa là đại đa số các nhà báo ta đều mù tịt cũng như các đồng nghiệp quốc tế của họ, nên không đại chi mà bối đại 1 quẻ, mà khôn ngoan hơn, cứ bói dựa từ từ, đưa hết giả thuyết này đến giả thuyết khác.

Khôn ngoan nhất có lẽ là nhật báo Chính Luận.

Mục Ý KIẾN trên nhật báo Chính Luận từ xưa tới nay vẫn được coi là xâu sắc, uyên bác và đủ thâm quyến nhất trong công việc bình luận các biến cố chính trị quốc tế cũ g như quốc nội. Vậy mà trong suốt thời gian Kit tới Saigon, thì trên nhật báo Chính Luận không có mục Ý Kiến. Hoặc nhà bình luận lỗi lạc của « bồn báo » đã mặc bận phải đi « mặt đầm » với Kit, hoặc nhà bình luận của chúng ta theo đúng chủ trương « Dựa cột » nghĩa là cứ từ từ chờ coi có tin tức chính xác và biến chuyển rõ ràng nao không, chờ không chịu đoán ầu, bói mò và bói dựa, như các bình luận gia Làng ông khác.

Tuy vậy, không phải tất cả các nhà báo Sài Gòn đều bói dựa, đưa ra đủ các thứ giả thuyết để đó cho độc giả tự mò ra kết quả.

Chúng ta vẫn thấy những lập trường chắc chắn, được đưa ra

một cách quả quyết như đóng đinh vào cột (cột gỗ chờ không phải cột bê tông).

Thí dụ như bạn đồng nghiệp T.S đã viết một bài bình luận hùng hồn về chữ Tincủa TT Nixon, canh sách khôn ngoan của T.T Nixon và uy tín Mỹ quốc trên trường quốc tế như sau:

«Những phỏng đoán quanh chuyến công du của Cố Vấn Kissinger đã được nhiều người trước đoán qua nhận quan của họ và có thật nhiều chiều khác nhau về sự việc này.

«Tuy thế, vảo đê căn bản vẫn không qua kỉ ỏi những hợp tác quan yếu của Việt Mỹ trong cuộc chiến đấu chung chống lại sự bành trướng của phe CS. Hơn thế nữa những sự cam kết của Hoa Kỳ với VNCH sẽ phải được thực hiện một cách chu toàn và tốt đẹp.



Kít đi Hanoi

Ngay khi Kissinger lên đường, tham vụ báo chí Bạch Curg Ziegler đã nói chắc chắn Kit không đi Hanoi. Nhưng nhà bình luận của nhật báo ST vẫn đoán:

«Với hành vi đầy tính chất đột ngột của viên cố vấn chuyên môn làm nhũng trò ma quái đó, biết đâu ông chẳng đến Hanoi, nếu được toàn bộ giới lãnh đạo Miền Bắc mời sau khi có sự thuyết trình của Lê Đức Thọ, về nội dung mật đàm. Dù ông Kissinger có tới Hanoi hay tới Lào thì một điều khá chắc chắn trong lúc này là mật đàm đã có được phần nào kết quả rồi, nên hai chuyên viên mật đàm mới có hành động phù hợp như trên.»

(ST ngày 17-8-72)

Số báo ngày hôm sau, nhà bình luận ST tại quâ quyết hơn:

«Muốn sớm giải quyết cuộc chiến tranh VN, trước sau gì thì ông Kissinger cũng phải một lần bí mật tới Hà Nội, vì thực ra thì một mình ông Lê Đức Thọ dù có được toàn quyền hợp mặt với Mỹ, nhưng cũng chưa phải là tiêu bêu cho mọi khuynh hướng đổi nghịch hiện nay trong giới lãnh đạo Miền Bắc. Bởi đó sự hiện diện của ông Kissinger trở thành rất cần thiết để cho BV thỏa thuận giải chiến mà sau đó cát phe đổi nghịch không có cơ lè ám tiêu diệt nhau.»

Dù Kit có đi Hà Nội hay không thì Kit cũng đã từng họp mặt với Thọ, Thủ, và sẽ còn họp mặt với Thủ Thủ.

Vì vậy, tốt hơn hết, thay vì đoán mò Kit sẽ đi đâu, sẽ làm gì, ta nên dạy khôn cho Kit mấy điều đê làm cần nang khi phó hội với các đại diện Bắc Việt.

Trên tờ Sóng Thần, Ao Thủ Vịt đã cố vấn cho ông cố vấn Kit bằng câu chuyện như sau:

Cố vấn của Cố vấn

Tiến sĩ Kissinger vừa đạt chân xuống Saigon, công việc đầu tiên là tới thăm ATF. ATF là thầy dậy Việt Ngữ cho Kissinger. Theo đúng cái tinh thần « nhất tự vi sư », bán tự vi sư, Kissinger đã tới ván

(Xem tiếp trang 27)

BĂNG ĐIỂM

nguyên tác : AYAKO MIURA
bản Việt ngữ : LIÊU QUỐC NHĨ



LỜI TÒA SOAN : Tuần này, chúng tôi khởi đăng một tác phẩm lừng danh đã từng được tờ Đông Kinh nhật báo (Tokyo Tiyo Kais) mua bản quyền với giá 10 triệu Yen (hơn 10 triệu VN) và đã bán được trên hai triệu quyền trong đợt xuất bản đầu tiên năm 1965. Một câu chuyện hấp dẫn, tình cảm khác mèo với rất nhiều biến cố khó lường. Chúng tôi thấy khởi cần giới thiệu dịch giả Liêu Quốc Nhĩ, một cây bút tài tình, thông thạo cả Hoa Ngữ lẫn Nhật Ngữ, mà tác phẩm đầu tiên đã đăng tải trên tuần báo Bời là « Thổ Ty Hoa » nay đã tái bản lần thứ năm.

10 —

Kết thúc

Những đám mây ở bầu trời phương đông nắm bắt động, những tia nắng chói chang ngủ yên trên tầng lá của rừng tùng, tạo nên khoảng tối rộng bao dưới. Không một cơn gió thổi, cảnh vật đứng im lìm nhưng vẫn sống động một cách khôn chịu.

Thuộc vùng ngoại ô thành Khởi Xuyên của hòn Bắc Hải Đảo, cạnh khu rừng tùng đất Thần Lạc là ngôi nhà đồ sộ của ông họ Lại, giám đốc bệnh viện, cắt theo kiểu Tây Nhật phối hợp, trông có vẻ khác biệt với những ngôi nhà khác chung quanh.

Hôm nay là ngày hai mươi mốt tháng bảy năm Chiều Hòa hai mươi mốt (1946) Cuộc lễ tế thần

mùa Hạ đã xong, nhưng tiếng trống vẫn còn bập bùng đâu đây.

Trong gian phòng khách nhà họ Lại, bà giám đốc Lại Khởi Tạo nhũ danh Hạ Chi đang ngồi đối diện với bác sĩ Nhã Khoa Lâm Tịnh Phu. Cả hai đều im lặng, không khí nóng bức làm trót cả áo.

Lâm Tịnh Phu chợt đứng dậy, ông bước nhanh về phía cửa xoay mạnh quả đấm. Tiếng cọt kẹt phát ra quá lớn làm Hạ Chi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt to đen với những cong mi dài, chiếc mũi cao dài các trên khuôn mặt bầu bính trắng nõn của xứ đầy băng giá, thân hình nõn nang trong bộ kimono màu xanh lá mạ.

— Sao không nói gì cả thế? Hạ Chi tự hỏi, nụ cười thẹt khiêu gợi chợt nở trên đôi môi đáng yêu, nàng là một thiếu phụ mới hai mươi sáu tuổi. Hướng về phía Tịnh Phu đôi môi anh chàng mấp máy như định nói một cái gì rồi lại thôi, Hạ Chi chờ đợi, chợt nghĩ về thái độ của mình và hình bóng người chồng với đôi mắt ngày dài trên đường. Hạ Chi chợt nhận.

Tháng hai vừa qua, trong khi quét bụi tro bám trên lò sưởi, sự bất cẩn khiến một hạt bụi đã bay vào mắt, Hạ Chi phải đến nhờ Tịnh Phu chữa trị. Từ đó hình ảnh Hạ Chi chiếm hẳn tâm trí Tịnh Phu dù trước đây chàng đã từng biết bà giám đốc,

nhưng vẻ đẹp cao quý của Hạ Chi đã khiến cho Phu không dám nghĩ đến chuyện sảng bậy.

Bây giờ Hạ Chi lại là thân chủ của chàng. Khi Tịnh Phu đưa kẹp gấp lấy tàn tro trong mắt Hạ Chi ra và giúp nàng băng kin lại xong thì chàng bỗng có cảm giác sung sướng lạ lùng. Đưa cao chiếc kẹp lên cho Hạ Chi xem, chàng bảo :

— Vậy, thủ phạm chính hán.

Hạ Chi đưa tay vào bàn, nàng lắc đầu :

— Nhỏ quá không thấy.

Lâm Tịnh Phu đặt hạt tro lên nền giấy trắng, chàng bước đến gần đến độ cảm giác hai gương mặt sắp chạm vào nhau.

— Như thế này có trông thấy không?

Hạ Chi một bên mặt bị băng kin, chỉ còn lại một bên, nàng không thể tập trung được hết tia nhìn của mình vào hạt bụi, sự chú tâm nhìn khiến thời gian kẽ cận của hai khuôn mặt như kéo dài ra..

Khoảng nửa tháng nay, dù mắt đã lành, Hạ Chi mỗi ngày đều đến bệnh viện để Lâm Tịnh Phu rửa mặt giùm nàng như trước. Một hôm, chợt Hạ Chi hỏi :

— Mắt tôi lành chưa anh?

Lâm Tịnh Phu lộ vẻ khó chịu ra mặt, anh chàng im ỵ :

— Để vào trong phòng xem lại một tí mới rõ được.

Gian phòng tối và hẹp, ngồi đâu mặt nhau là hai gói cùi thê chạm vào nhau. Thật ra việc kiềm soát không cần thiết lắm, nhưng Lâm Tịnh Phu cố tình kéo dài thời gian gần gũi. Nhưng rồi công việc cũng xong. Tịnh Phu đưa mắt nóng bỏng nhìn Hạ Chi, khiến nàng cảm thấy bất ổn. Tim đập mạnh nhưng vẫn không che dấu được cảm giác sung sướng. Với dáng điệu không thay đổi, Hạ Chi nói :

— Cảm ơn anh.

Lâm Tịnh Phu chợt đứng dậy, nắm lấy tay Hạ Chi :

— Xin cô đừng đi.

Những lời nói có vẻ trẻ con của chàng khiến nàng thấy thật dễ thương, nàng dịu dàng nhìn xuống, lẳng lặng rút tay lại, bước ra khỏi phòng tối.

Từ đó, Lâm Tịnh Phu thường đến viếng nhà họ Lại, nhưng rất ít khi chàng nói chuyện với hai đứa con của Hạ Chi là thằng Xà và bé Lệ. Có một lần, nhân lúc chồng Hạ Chi là Khởi Tạo vừa có việc rời nhà, Hạ Chi đã hỏi Lâm Tịnh Phu :

— Ông Lâm, hình như ông không tra trẻ nít lắm thì phải?

Lâm Tịnh Phu trả lời, thái độ lạnh lùng :

— Tôi không ghét trẻ nít, nhưng tôi chỉ ghét con của cô, nó đúng hơn là sự hiện diện của chúng ta!

— Dáng ghét? Sao ông nói thế?

— Tôi không muốn thấy có con.

Thái độ quá khích của Lâm Tịnh Phu làm Hạ Chi xúc động. Bây giờ nhìn dáng của anh chàng đứng nơi cửa Hạ Chi bỗng liên tưởng đến những hình ảnh trên. Xa xa tiếng trống tế lễ vẫn vọng lại. Lâm Tịnh Phu vẫn đặt tay trên nắm cửa, chàng quay đầu lại, trên cổ vẫn còn đeo những hạt mồ hôi, miệng ngập ngừng như muốn nói một điều gì nhưng lại thôi. Hạ Chi chờ đợi, nàng không nghĩ đến thái độ của mình, thái độ của một người đàn bà đã có chồng như thế có đúng không.

— Tại sao cô lại muốn mai mối cho tôi chứ?

Những câu nói có vẻ giận dữ và xúc động của Lâm Tịnh Phu phá vỡ không khí yên lặng, Hạ Chi thấy nhức đầu, nàng tựa người vào chiếc đàn piano ở bên hông. Tịnh Phu bước nhanh đến :

— Bà Lại!

Hạ Chi đứng bật dậy, lui về sau. Nhưng Tịnh Phu vẫn bước tới kè :

— Bà Lại! Bà quá thật tàn nhẫn!

— Tan nhẫn?

— Phải, tàn nhẫn thật. Tại sao lúc nay bà lại muốn mai mối cho tôi?

Bà không hiểu lòng tôi nghĩ về bà ra sao? Đã lâu rồi, đứng ra bà phải biết, thế mà bà lại nói lời như thế.

Tịnh Phu quay sang nhìn tấm hình người con gái đặt trên bàn, mà lúc nay Hạ Chi bảo muốn mai mối cho chàng. Người con gái có nụ cười ngày thơ và ngọt. Rồi lại quay sang nhìn Hạ Chi với đôi mắt đèn thường ít thấy ở người con trai khác. Không biết tại sao, đôi mắt đó hình như lúc nào cũng mang đầy vẻ trống trải hư vô, khiến Hạ Chi cảm thấy như bị thu hút. Nàng xúc động muốn ngã ngay vào lòng chàng, với cúi đầu nín xuồng, Hạ Chi đoán biết rằng sẽ có một ngày chàng sẽ thành thật tỏ bày tình yêu với mình, hôm nay. Nói chuyện mai mối với Tịnh Phu, không phải vì nàng thật lòng mong muốn Tịnh Phu kết hôn mà chỉ để do lường lòng chàng nghĩ về mình như thế nào.

Đôi cánh tay đẹp và mềm mại của Hạ Chi khoanh trước ngực, dáng điệu thật yếu ớt. Lâm Tịnh Phu đứng tựa vào vách đối diện với Hạ Chi chàng đặt tay lên vai nàng, những hơi nồng như lan truyền vào tận cơ thể.

— Cô Hạ Chi!

Gương mặt Lâm Tịnh Phu kề sát vào mặt nàng.

— Đứng làm thế, tôi sắp giận rồi đấy. Gương mặt của Hạ Chi trắng bệch. Ông Lâm! Xin ông đừng quên rằng tôi là vợ của Lại Khởi Tạo.

Lâm Tịnh Phu lắc mạnh đôi vai của Hạ Chi.

— Hạ Chi, nếu tôi quên.. Tôi muốn quên tất cả, nhưng mà vẫn quên không được.. Tôi nhức đầu quá.

Bỗng có tiếng chấn vang lại. Cửa mở, bé Tiều Lệ mặc chiếc áo đậm đỏ đầu quấn khăn trắng nhún nhún nhảy bước vào, Lâm Tịnh Phu vội vàng buông ngay Hạ Chi ra. Hứa bé ba tuổi này hình như nhìn thấy được vẻ khác thường ở hai người lớn, nó mở to mắt ra nhìn Lâm Tịnh Phu và hỏi mẹ:

— Chuyện gì đây mẹ?

Rồi mở rộng hai tay về phía Hạ Chi.

— Nếu ai ăn hiếp mẹ con sẽ mách bố cho xem. Lâm Tịnh Phu và Hạ Chi không hẹn cùng nhìn nhau.

— Không có chuyện chi cả. Tiều Lệ. Mẹ và ông Lâm đây có chuyện quan trọng đề nói, con hãy đi ra ngoài chơi đi nhé, cưng nào.

— Không, Tiều Lệ thấy ghét ông Lâm quá hè.

Tiêu Lệ chăm chú nhìn Lâm Tịnh Phu với cái nhìn thù hận trẻ con khiếu chàng phải đỏ mặt, khẽ liếc nhìn Hạ Chi.

— Tiều Lệ, đừng nói thế chờ con, mẹ đã bảo bác Lâm đây có việc quan trọng cần nói với mẹ, con đi qua nhà thẳng Thúc chơi đi nhé, ngoan nào.

Hạ Chi đỏ hồng đôi má, nàng nghĩ rằng nếu bây giờ muốn thoát khỏi sự dồn co với Lâm Tịnh Phu, ta chỉ cần thừa cơ hội có mặt của Tiều Lệ nơi đây là được Tuy nghĩ thế nhưng nàng vẫn ngồi bất động. Tiều Lệ xoay lưng lại, chạy vụt ra khỏi phòng khách, tẩm thất lung của chiếc áo phết phơ, nó vừa chạy vừa nói:

— Con ghét bác Lâm, con cũng ghét mẹ lắm, không ai chịu chơi với con cả.

Hạ Chi muốn lên tiếng ngăn con, nhưng lòng nàng lại mâu thuẫn nàng mong được ngồi riêng rẽ với Lâm Tịnh Phu tại phòng khách mà thôi. Tiếng chán trẻ chạy xa, nhưng hình như vẫn còn vang vọng trong tim nàng.

— Xin lỗi ông nhé, Tiều Lệ thật vô lễ.

Hình như sự chen vào của cô bé Tiều Lệ đã làm cho hai người gần gũi nhau hơn, Lâm Tịnh Phu đốt một điếu thuốc:

— Không có chi cả, lời trẻ con thường thành thật và nhạy cảm.

— Thế ông có ghét trẻ con không?

— Nói ghét thì cũng không đúng lắm nhưng tôi thấy hình như thẳng Xá lẫn Tiều Lệ đều có vẻ hơi điện dien làm sao đấy. Giống lão giám đốc, cha chúng, cha khác tí nào. Tôi thật đau khổ, thật khó chịu cả ông giám đốc lẫn việc cô có những đứa con như vậy.

Lâm Tịnh Phu lèng tần thuốc còn lại vào bình đựng tro, chàng cho tay vào túi quần, đội mít nóng bỏng vẫn không rời Hạ Chi. Hai người nhìn nhau không nói gì cả. Một lúc nàng nhẹ nhàng quay mặt đi, bước đến ngồi lên chiếc ghế cạnh đàn dương cầm, dở nắp đàn ra nhưng vẫn không muốn đàn, hai bàn tay đặt trên thành gỗ.

Hạ Chi chợt linh cảm một điều gì sắp xảy ra, chàng nang, đưa tờ giấy tên Châu, Thằng Xá, con

Tiêu Lệ đều không có mặt ở nhà că, Hạ Chi sợ bã, nàng ngạc nhiên chờ đợi, giọng run run:

— Mời ông về đây à.

Nghé câu nói của Hạ Chi, Lâm Tịnh Phu bỗng mỉm cười, chàng bước đến đứng phía sau lưng, đưa tay nắm lấy những ngón tay nõn nà trên thành đàn làm phát ra những âm thanh nhỏ nhõ.

— Nay Hạ Chi

Hạ Chi giật mình quay đầu lại. Không ngờ mà nàng vừa chạm đúng môi của Lâm Tịnh Phu.

Đứng, đứng làm như thế!

Hạ Chi lánh vội gương mặt ra khỏi môi, nàng gục đầu nhìn xuống nếp áo, lòng tự nhủ nếu không lánh xa, có lẽ không kèm chỗ nỗi lòng mình.

— Đứng! Đứng làm như thế à.

Đã ba lần, Hạ Chi cự tuyệt bàn tay muốn nâng cằm nàng lên, Lâm Tịnh Phu chợt cúi xuống định hôn, tay hình to lớn đè nặng trên vai nàng. Hạ Chi vội vàng né tránh. Thái độ của Hạ Chi khiến Lâm Tịnh Phu hờn, chàng quay mình đi về phía cửa:

— Böyle giờ thì tôi mới biết, thì ra cô không ưa tôi.

Hạ Chi ngồi chết lặng, tôi đâu có ghét anh đâu, đó chẳng qua chỉ là một sự đưa cợt. Nàng vẫn ngồi đó chờ đợi nhưng Lâm Tịnh Phu nào hiểu được ý nàng.

Hạ Chi vẫn ngồi đấy, nàng không đưa Lâm Tịnh Phu ra cửa vì sợ như thế có thể giữ chàng ở lại, chàng rãnh đưa tay lên sờ phần má mà Lâm Tịnh Phu ban nãy đã lướt nhẹ môi qua, nơi đây bây giờ cao quý như viên ngọc thạch, bat chợt lòng rộn rã niềm vui. Kết hôn đã sáu năm qua, đây là lần đầu tiên nàng để cho một gã đàn ông không phải là chồng mình hôn vào mặt, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm. Tiếp tục ngồi trên ghế, những ngón tay trắng nõn di động trên phiến đàn. Biên nhạc ảo tưởng khúc của Schubert. Với lòng vui rộn rã, Hạ Chi nhắm mắt lại, nàng như đắm chìm trong điệu nhạc êm ru.

Trong lúc đó, chuyện đã gì xảy đến với Tiều Lệ, chắc chắn Hạ Chi không biết đến, Bỗng dừng, một âm thanh chát tai vang lại, một sợi dây đàn đã đứt. Chuyện xui xẻo đến ư?

—Ồ! Đàn say mê quá vậy, đến đứt cả dây mà không hay!

Chồng nàng—Khởi Tạo, đã trở về nhà lúc nào, Hạ Chi vẫn không biết, vẫn nự cười dịu dàng trên môi, Khởi Tạo đang đứng sau lưng khiến Hạ Chi cảm thấy ngượng:

— A! Anh về rồi đấy à?

Nàng không ngờ Khởi Tạo lại về sớm như thế, vì theo đúng dự định mai chồng nàng mới về kia mà. Bất giác Hạ Chi đỏ mặt, đứng dậy, thái độ thật dễ mến, có lẽ vì sự trở về Khởi Tạo đã làm nàng sung sướng, ôm chầm lấy chồng, úp mặt vào chiếc ngực rộng để che dấu đi bao nhiêu sự xúc động vì Tịnh

Phu khi này. Khởi Tạo có cảm giác lạ lùng về cử chỉ của vợ, vì từ lâu chàng chưa hề được nàng ôm chặt thế này.

— Ghét quá à, sao về lại im lìm đứng sau lưng người ta như vậy.

Khởi Tạo vòng tay ôm lấy vợ, chàng nói:

— Trời nóng quá!

Khởi Tạo là một học giả, tuy có vẻ hơi bất bình thường nhưng bản tính không nóng nảy và là người chồng tốt, dễ tin. Mặt úp vào ngực chồng một lúc, Hạ Chi dần dần bình tĩnh trở lại, Nghĩ về trạng thái phản ứng khi này, nàng bỗng cảm thấy thật lạ lùng, lạ lùng đến độ già tạo. Khởi Tạo là người chồng tốt, Hạ Chi nghĩ, nàng yêu Khởi Tạo, bắt luận chàng là y sĩ hay chồng nàng, nàng kính trọng chàng lại chưa hề bắt mãn chàng một điều nào cả. Thế tại sao nàng lại thích được kè cận đơn độc bên Lâm Tịnh Phu? Tại sao? Nàng cũng không biết và cảm thấy trong dòng máu của mình có chứa đựng yếu tố bội phản. Nghĩ đến lời nói của con khi này. «Nếu ai hiếp dâm mẹ, con sẽ mách bố cho xem». Hạ Chi tống giật mình. Ngang đầu lên nhìn chồng, nàng hỏi:

— Sao, anh có mệt không?

Và nàng thầm mong Tiều Lệ sẽ trở về thật trễ. — Hứ? Khởi Tạo đưa tay vuốt lấy mái tóc của vợ như đang vỗ về đứa bé, chàng ngửi thấy mùi thơm hong lên từ mái tóc đẹp. Tựa cầm lên mái tóc đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn gỗ bắt chợt nhìn thấy tách café và chiếc gạt tàn thuốc trên ấy, dem sổ tay được tóm mầu chàng lạnh lùng đẩy vợ qua một bên khiến Hạ Chi hoảng hốt. Mái vẫn không rời mặt bàn. Khởi Tạo hỏi:

— Sao Tiều Lệ, tắng Xá và cô Châu đâu cả rồi?

Thái độ của Khởi Tạo khiến Hạ Chi không dám thổ lộ việc Lâm Tịnh Phu lúc nãy vừa đến viếng.

— Cô Châu đi xem chớp bóng, thế Tiều Lệ nó không có chơi ngoài trước nhà sao anh?

— Tôi không thấy.

Khởi Tạo đưa đôi mắt dõi xét ngay cả đứa con nhỏ nhất là Tiều Lệ, cũng không có trong nhà. Không một ai còn lại. Thế vợ chàng đã làm điều gì với gã hút thuốc rồi đây? Khởi Tạo không nói gì cả, chàng mong rằng Hạ Chi sẽ tự nguyện thổ lộ cho chàng biết người khách ấy là ai? Cuồng đưa tay lên sờ nhẹ phiến đàn.

Do mi Sol, Do mi Sol, Do mi Sol.

Bàn tay chàng lướt trên phiến đàn, lập đi lập lại mãi những âm thanh quen thuộc đến phát chán. Thái độ không vui của chàng khiến Hạ Chi không dám mở miệng nói gì về Lâm Tịnh Phu cả.

Do mi Sol, Do mi Sol, Do mi Sol.

Bỗng! Tiếng động thật lớn, Khởi Tạo đóng mạnh nắp dan lại, Hạ Chi đang dọn dẹp tách Café và gạt

tàn thuốc trên bàn, vội quay người lại, bắt chẹt ấm phai tia mắt của Khởi Tạo đang nhìn mình như một chấn động mạnh, nàng vội quay người đi bước ra khỏi phòng khách. Nhìn theo dáng vợ bước đến cửa. Khởi Tạo thấy khó chịu về việc vợ chàng không nói cho chàng biết ai đã đến, chàng buột miệng:

— Nhà có khách đấy à?

Ai đến đây? Lâm Tịnh Phu hay Cao Mộc? Tại sao không có chàng ở nhà, mà lại tiếp khách trong phòng chẳng có một ai cả?

Cao Mộc là y sĩ sản khoa, làm việc tại y viện tổng hợp ở Chấp Quang là bạn đồng học của Khởi Tạo thời đại học, lúc ấy hắn đã từng nói với cha Hạ Chi xin cưới nàng về làm vợ, mà cha của Hạ Chi lúc đương thời đã nổi danh là «ông thần» của môn nội khoa là thầy học của cả hai người. Lúc ấy cha Hạ Chi đã nói với Cao Mộc:

— Tôi đã chọn được đối tượng cho Hạ Chi.

Cao Mộc lớn giọng:

— Ai vậy? Có phải tại Khởi Tạo không? Nếu là hắn thì tôi xin chịu, chờ nếu là một ai khác, thì đừng hỏng tôi thua.

Việc này cả Cao Mộc và Hạ Chi đều có kẻ lại cho Khởi Tạo nghe. Anh chàng Cao Mộc tướng tá đẹp trai, bản tính lại phóng khoáng, thỉnh thoảng lại bắt chợt từ Chấp Quang đến Khởi Xuyên, thăm Khởi Tạo tại bệnh viện và hóng dừa:

— Böyle giờ tao muốn dụ dỗ người đẹp của mấy đây nè, được không?

Cao Mộc vẫn độc thân, nhưng với Khởi Tạo chàng thấy cũng không ngại lắm, vì bản tính của Cao Mộc lúc nào cũng xuề xòa phóng khoáng, như thê và hình như hắn không ý định quyến rũ Hạ Chi nữa. Cũng không hiểu tại sao, Cao Mộc nghe lời khuyên của Viện cô Nhi, nhận lãnh một vài đứa con nuôi.

— Tôi tuy chưa cưới vợ, nhưng con thì nhiều lắm đấy nhé!

Sáng hôm nay tôi vừa thấy Cao Mộc ở Chấp Quang đây mà, vậy người khách này chắc là Lâm Tịnh Phu đây? Khởi Tạo bỗng thấy không an tâm. Có chuyện gì xảy ra rồi hay sao mà vợ chàng chẳng dám thú thiệt người khách kia chính là Lâm Tịnh Phu? Khởi Tạo có vẻ buồn. Chàng ngước mắt nhìn ra đám cây lồng ở ngoài cửa sổ.

Ồ, đúng rồi, cũng có thể là cô Thanh Tử Thăng lầm, vì cô ta cũng có thể là cô Thanh Tử Thăng.

Thanh Tử Thăng con gái nhà tư bản, bà học xưa của Hạ Chi bây giờ đang làm giáo sư dạy võ.

Nhung mà cô ta ít khi vào ngồi trong phòng khách lâm mà? Khởi Tạo lại băn khoăn.

Bên ngoài cửa, tiếng đua giòn của Thanh Xá và cô từ gái tên Châu vọng vào, xem xong hát rồi đấy

— ? Khởi Tạo ngẫm nghĩ, xong bước về phía phòng ngủ. Cố lẽ Hạ Chi và con Xá đang ở trong nhà b.p còn thằng Xá đang nằm sấp trên ghế Salon trong phòng ngủ.

— Ồ Ba về rồi đấy à ? Cho con làm lính Mỹ nghe cha.

— Tại sao ?

Vừa hỏi, Khởi Tạo vừa bước tới ngồi xuống bên cạnh con vừa hỏi.

— Vì làm lính Mỹ gõ lấm, có súng liên thanh bắn lach lach lach, nè, bắn một hơi giết sạch cả quân địch. (1)

Khởi Tạo có vẻ không vui :

— Ồ, có phải con vừa mới xem xong một phim chiến tranh ư ?

— Vâng, đích quân chết cả, nhưng mà cha ơi, cết là gì hờ cha ? Thế chết đi rồi có động đất lại được không ?

— Chết là không còn động đất được nữa.

— Thế chích thuốc nhiều có động đất được không ?

— Không, chích thuốc nhiều cũng thế, ăn cũng không được, nói không được nữa.

— Ồ thế thi chết thật là chán, nhưng kẻ địch của mình thi có thể chết hết được hờ cha. Nhưng mà kẻ địch là gì ?

— Kẻ địch là... phiền thật.

Trong cuộc đại chiến thứ hai Khởi Tạo đã từng đến Thiên Tân tại Trung Quốc giữ vai trò y sĩ trong ba tháng, nhưng sau đó vì bị chứng sưng màng phổi, nên chàng được gửi trả về Nhật. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống dài quân y chàng vẫn không nhận thức rõ được thực trạng của chiến tranh, chỉ biết được nét đẹp tinh túy của các địa phương. Trong khoảng trời xanh đẹp ở các nơi đó, đôi lúc chàng đã thắc mắc không hiểu có thật sự chiến tranh đang tiếp diễn đó chàng ?

Chàng trở về Khởi Xuyên, bị máy bay Mỹ đến oanh tạc một hai lần gi đó rồi chiến tranh lại kết thúc. Do đó bản chất khi còn là học sinh trung học, Khởi Tạo đã là kẻ phản chiến, chàng không hề có một ý thù nghịch với bất kỳ quốc gia nào cả. Hôm nay thằng Xá lại đưa một câu hỏi về kẻ thù, chàng chỉ con biết mở miệng mà không biết đáp sao cho xuôi xe.

— Ồ. Kẻ địch là người không có ý tốt với mình đấy.

Khởi Tạo cố gắng giải thích cho con hiểu. Thằng Xá liền tưởng đến bé Lê, dù hai đứa rất hòa thuận nhau.

— Thế bé Lê có phải là kẻ thù không cha ?

— Không phải, bé Lê là em của Xá, còn kẻ địch là người đáng ghét, đó là những người xấu.

— À ! Đúng rồi, Tú Lang là kẻ địch.

Thằng Xá đưa tên đứa bé lảng giềng ra. Khởi Tạo cười nói :

— Nói vậy. Thật khó quá, Tú Lang là bạn con chứ không phải là kẻ địch. Tóm lại kẻ địch là người không có tình cảm chi cả, là người xấu.

Thằng Xá chau眸 mày nhô, suy nghĩ một lúc hỏi :

— Người xấu ? Thế tại sao ta phải tốt ?

— Con có biết không. Thuở xưa có một người tên là Jésus, người ấy dạy ta phải đối đãi tử tế với kẻ địch.

Khởi Tạo bỗng nhớ đến câu «hãy yêu kẻ thù của người» đó là câu mà vị giáo sư khai kinh của chàng, cha của Hạ Chi đã từ g nhắc nhở đến :

— «Anh bảo là tiếng Đức khó học, định bệnh cũng khó, nhưng theo tôi nghĩ trên đời không gì khó hơn học câu nói của Jésus : «Hãy yêu kẻ thù của người». Vì tất cả những việc trên, chỉ cần ta cố gắng một chút là học được ngay, nhưng bảo ta yêu kẻ thù của ta. Thi tôi thấy rằng đó là một việc khó có thể làm được».

Cha của Hạ Chi, người từng được tặng danh «Ông Thần về Nghi Khoa» là một người có nhân cách đáng kính. Vì thế câu nói đầy vẻ trịnh trọng này của ông không bao giờ phai mờ trong tim của Khởi Tạo.

Thằng Xá có vẻ ngạc nhiên :

— Con không hiểu gì cả !

Bước về phía nhà bếp, hắn nũng nịu :

— Mẹ ơi, con muốn ăn.

Khởi Tạo nghĩ về danh từ kẻ địch, bỗng chàng liền tưởng ngay đến đối mặt đẹ, một cách đáng ghét của Lâm Tịnh Phu, trong lòng bỗng hồn lêu một ý định ghê gớm. Ban nầy, tại sao lại nói với thằng Xá «Kẻ địch là người không tốt đối với ta». Bây giờ nghĩ lại chàng thay thật là lùng, không làm sao có thể hòa hợp một con người nghiêm nghị như chàng với một gã có vẻ ăn chơi như Lâm Tịnh Phu được, hắn thật đáng ngại.

Nếu hôm nay tôi không có ở nhà, Hắn và Hạ Chi đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao Hạ Chi bỗng dừng ôm chặt lấy tôi ? Lúc xưa nàng chưa hề làm thế mà ? Một con người suốt ngày trầm lặng bên chiếc đàn piano. Tại sao hôm nay lại đàm hay quá thế ? Đàm đến đứt cả giây ? Tại sao không cho tôi biết khách vào đã đến viếng ? Nhứt định phải có chuyện gì xảy ra ? Giả sử nếu thật là Lâm Tịnh Phu thi.. Khởi Tạo nghĩ : nhất định ta sẽ không tha thứ cho hắn, tha thứ cho một người có thể đe dọa đời sống của ta.

Khởi Tạo vừa đi vừa nghĩ, lén lút bước vào phòng sách. Đúng ra lúc nầy khi nói với thằng Xá ta phải bảo là : Kẻ thù ta không phải là đối tượng cho ta thương yêu, mà là đối tượng cho một trận ẩu đả mới đúng.

(CÒN NỮA)

CHÚ THÍCH :

(1) Chuyện xảy ra thời Nhật bị quân đội Mỹ chiếm đóng.

Dưới mắt nhà báo khi ông Kit tới Sài Gòn

(TIẾP THEO TRANG 21)

an ATV trước khi vào dinh Độc Lập hội đàm với Tổng thống. ATV nói với Kissinger :

— Tôi không biết chuyến này ông đi Đông Kinh rồi có lén ra Hà Nội trực tiếp mật đàm với Bắc Việt không ? Nếu có, ông Cố vấn nên tìm 1 người Việt Nam làm cố vấn cho ông trong việc mặc cả với Bắc Việt. Vì ông không thể nào hiểu nổi cái tình thần Á Đông, đặc biệt là cái tình thần dân Bắc. Một đặc điểm của tình thần đó trong mọi dịch vụ mua bán, điều đình, là nói «thách» một cách kinh khủng ngoài sức tưởng tượng, còn người Hoa Kỳ thì chỉ biết mua bán theo giá nhất định. Tôi xin kêu ông cố vấn nghe câu chuyện dưới đây :

Khi còn là học trò, có lần tôi đã mua 1 cái nón. Thực giá cái nón chỉ vào khoảng 3 đồng vậy mà bà già bán hàng đòi 30 đồng. Tôi sợ quá không dám trả giá sấp sỉ bỏ đi thì bà già sừng sộ nắm tay tôi lại quát : «Tôi chưa bán mờ hàng, tại sao lại hỏi mua rồi không trả giá ?» Tôi rụt rè trả lời : «Bà nó cao quá tôi không dám trả giá». Thị bà già lại sừng sộ : «Thì cứ trả giá coi xem nào». ATV không biết trả giá bao nhiêu, chẳng nhẽ bà già đòi 30đ mà minh trả 3đ thì ngược miệng. Tôi đành áp úng, sợ sệt trả 5đ. Bà già bèn nỗi cơn lôi đình như muốn xé xác tôi : «Cái nón thế này mà cậu trả 5đ ? Cậu định rờn với tôi thi cậu cho tôi biếu». Ao Thả Vịt khẽ sở phan bua : «Tôi đâu dám rờn với bà, tôi định mua thực, nhưng tôi chỉ có 10đ». Bà già vẫn sừng sộ : «Vậy thì đưa 10đ, đây bà vừa bán, vừa bò thi cho cái nón, Đó là bà thương học trò nghèo đó nghe con». ATV xot xa trá tiền, lùi thủi lấy mũ giàn minh bị hờ 7đ mà còn mang tiếng ăn xin, bại khát cái tình thần nói «thách» của người dân BV là như rứa. Các ông trùm CSBV là

Hộp thư
tòa soạn

Tòa soạn Đài đã nhận được thư và bài của Hồ g Thanh Hiệp (Nha Trang) Tàu Quế (Bản mè Thuột) Mai Duyên Can (Tây Ninh) Thục Ái (Gò Công) Kiều Phạm Kim Cương (Nha Trang) Lê Minh Liệt (Bạc Liêu) Yên Lũ (Cam Ranh) Trần Ngọc Kim (Phan Thiết) Hồ Tà Dao (Phan Thiết) Phan Lê Văn (KBC 3351) Dạ Huyền (KBC 4820) Nguyễn Đôn Mẫn (Saigon) Hoàng Minh Viên — Trần Mộng Hoàng (Đồng Tâm) Trịnh Toàn (Đà Nẵng) Võ Phong Văn (Vĩnh Bình) Đặng Trung Tu (Vĩnh Bình) Ngô Mộng Quyền (Huế) Dạ Huyền (KBC 4820) Đức Long (KBC 4652) Huỳnh Văn Hòa (BMT) Nguyễn Minh Thủy (Đức Thành — Sadéc) Khuê Việt Trương (Nha Trang) Đào Văn Chung (KBC 6897) Võ trưởng Sơn (KBC 4035) Trần Nguơn (Phan Rang) Mai Quế Phương (KBC 3537) Trần Hoàng Vy, Phạm Trich Tiên.

THU QUẾ (Phạm Thuận) : Bị bắt một ngày trước hôm cưới vợ xin cho anh em biết rồi sau đó có kịp lấy vợ không ?

MAI DUYÊN CĂN : Ngoài thi ca xin bạn cộng tác với Đài, gửi cho những phóng sự ngắn về các vấn đề địa phương.

THỤC ÁI (Gò Công) xin bạn gửi cho bài khác, về thơ xin để cho Đ.Q. Toàn.

HỒ TÀ ĐÔN Những bài thơ bốn câu lồng kỵ trước rất hay. Hai chữ cuối trong 4 câu thơ bị cắn sai là do lỗi của ĐQT, xin tha thứ. Xin cho địa chỉ riêng, ĐQT có liên hệ với 2 câu thơ bạn nói.

Cô PHẠM KIM QUYỀN — (Mỹ Tho) Tr. U, Trần Văn Tạo mà cô hỏi trong thư chính là Tạo Đà Nẵng đã một thời ở Mỹ Tho như cô cho biết. Kinh (PNN).

NGUYỄN ĐÔN MÃN : Đang đọc bài của bạn.





CẠC SĨ

Tiếng hét bồ đề

Tử Bồ Đề Đạt Ma xuống tới Huệ Năng, Thiên phái truyền quá sáu vị tổ cả thảy. Vị tổ thứ sáu — Lục Tổ Huệ Năng — cương quyết không biết chữ trọn đời.

Thuở còn là một mòn nhân nghe thầy giáo - họ là Thần Tú làm bài kệ ngộ thiền rằng :

«Thân ta cây Bồ đề
Tâm ta như gương kia
Tu học giữ gương sáng
Kéo bụi phủ cõi chi.»

Mnệ Năng bèn nhờ quan Biệt giá Trương Nhật Dụng ghi cho bài kệ đáp ý của mình :

«Bồ Đề vốn chẳng có
Gương sáng cũng hư vô
Vạn pháp đều như rứa
Hồi bụi phủ nơi mõ?»

Chính vì bài kệ chứng tỏ lòng ngộ đạo này mà Ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát cho Huệ Năng. Sau này «Pháp Bảo Đàn Kinh» của Lục Tổ Huệ Năng cũng là do Người đọc cho đệ tử chép.

Là mòn nhân gánh nước, bồ cát, rồi ngộ đạo, rồi thành vị tổ thứ sáu Thiền Môn, rồi đọc Kinh Pháp Bảo Đàn cho đệ tử chép, tất cả đều nhẹ nhàng, chẳng có gì là quan trọng hóa. Đúng là — nếp sống buông xả, chân thật, mènh mông hồn nhiên của Thiền. Ai mà quật ngã được.. mặt đất ? Ai mà bỏ tù được khi trời ? Danh vọng không màng, danh vọng quẳng đi, nhưng danh vọng còn mãi với đất trời.

xxx

Lịch sử Ấn Độ vào thời đế quốc Mông Cổ có đại vương Akbar cũng

là một đẳng minh quân cương quyết không biết chữ đến trọn đời. Lúc còn trẻ tuổi thì chỉ thích đi săn sừ tử, săn cọp, trị voi dữ, diệt giặc. Tới tuổi chín chắn ông mới thấy cái lợi của đọc sách, nhưng vì mù chữ nên phải nhờ người ta đọc cho nghe, có khi hàng giờ liền tiếp, kè cả những sách thật trừu tượng khó hiểu. Nhờ vậy ông thành một nhà bác học không biết chữ, yêu văn chương, nghệ thuật và tặng những số tiền rất lớn để khuyến khích những ngành đó.

Điểm dị biệt giữa đại vương Akbar với Lục Tổ Huệ Năng là lòng dục vọng. Tràng khuyết rời tròn, non nước đầy voi, cuộc đời khổ ải, cẩn guyên tự tham vọng mà ra.

Nhà vua nắm trong tay cả ba quyền đâm lao phải theo lao, nhà vua phải bỏ ra nhiều thì giờ mà phân xử mọi việc.

Nhà vua cầm đầu một đế quốc rộng lớn và hùng mạnh như vậy, mà thần dân chia rẽ vì tôn giáo sao được ! Akbar bèn thành lập Tôn Giáo Hợp Nhất, tự đảm trách chức giáo chủ tối cao, không khi nào làm lẩn, hy vọng toàn dân Ấn cùng thờ một Thượng Đế, cùng coi nhau như anh em.

Nhưng tham vọng minh khu khu ôm lấy càng lớn, cái bóng của khổ đau đỗ xổng càng mènh mông đen ngòm. Ông bị con phản bội, ông chết vì bệnh lị, và cũng có thể là vì bị con đầu độc. Vì

«Giáo Chủ Tối Cao» của «Tôn Giáo Hợp Nhất» và đồng thời cũng là

vị đại vương của một đế quốc rộng lớn hùng mạnh, mà khi chế không được một giáo phái nào tung cho một câu kinh, câu kệ, thực đáng buồn cho ông vua công bằng nhất, minh triết nhất của Châu Á.

Áy đại vương Akbar là đẳng quân vương hiền minh nhất Châu Á mà chỉ vì lòng còn quá hệ lụy với danh vọng nên sống vất vả, chết vất vả như vậy. Huống chi những kẻ chỉ có một lòng tham vọng mà không có một tâm hồn hiền minh !

xxx

Các tôi dùng trực giác mà nghĩ thi quả thực Võ Nguyễn Giáp và quan thày Nga Sô của y cùng nhau bố trí sẵn cuộc tổng tấn công ngày 30-3-72. Quân trang, quân cụ Nga đồ vào Bắc Việt thật è hè, thật tàn trề, thật thừa mứa trước ngày đó. Dây cột tham vọng của Giáp vốn vẫn căng, Nga vẫn cho căng thêm. Rồi cuộc tổng tấn công ngày 30-3 bùng nổ. Cả Nga Sô lẫn Giáp đều tin tưởng là sẽ biến cuộc gặp gỡ Mạc Tư Khoa thành một Hội Nghị Genève thứ hai, C.S đớp thêm một phần đất nữa của miền Nam (đến đèo Hải Vân chăng?) VNCH và Đồng Minh phải nhận một cuộc ngưng bắn tại chỗ và lập tại Huế một chính phủ lâm thời do Thị Bình cầm đầu.

Giác kẽ vàng chỉ lóng lẩy trong mộng và vỡ thành hư vô như bọt sà phồng.

Trước hết là một bối cảnh rộng lớn, Cộng sản Bắc Việt gieo gió từ hai mươi năm nay, bây giờ đã

đến ngày gặt bão. Hai mươi năm giới cấm cùi xây dựng miền Bắc, tận tình phá hoại miền Nam. Ngày thi bom Mỹ làm cỏ danh rup đe các lãnh tụ miền Bắc mở mắt tinh ngó : khi mà mình xây dựng thì cũng nên kính trọng những công trình xây dựng của người khác. Làm sao một kẻ chuyên đi phá hoại lại có thể an hưởng công trình xây dựng của riêng mình ?

Dậu đỗ bim leo ! Hãy nhìn cảnh Giáp tàn lụi và chết trong cô đơn, tội nghiệp biết chừng nào. (Cô nhiên là Giáp được coi như chết rồi.)

Cô độc với quan thày Nga Sô ! Giá như Giáp thắng vinh quang sau tổng tấn công 30-3 thì quan thày sẽ o bế Giáp lên mây xanh, nhưng vì Giáp thất bại, nên chính tờ Pravda của Nga đã nêu đích danh Giáp ra chê trách là nướng gần hết số xe tăng Nga viện trợ.

Cô độc với các đồng chí trong nước ! Giá như Giáp thắng sau cuộc tổng tấn công 30-3 đảng Cộng sản BV sẽ chiêu hồi cả hai triệu vira lính vừa thường dàn nạn nhân chiến cuộc của cả hai miền để nói cho đám lính hồn đó biết là Đảng luôn luôn đúng bởi vậy dù trót chết họ cũng chẳng nên oán hận nữa. Còn những đồng chí đang sống nhau nhớ kia chắc sẽ mang ơn Giáp đã cùng cố nội bộ đảng cho thêm muôn phần tốt đẹp. Khốn nỗi Giáp thất bại tan hoang ở miền Nam và bị phà hoại tan hoang tại khắp miền Bắc, nên Giáp đánh chết đang chết cay đắng giờ đầu chịu trận.

Trường Chinh đã lên ngôi điều khiển chống 4 mặt trận thứ tự như sau : chống giàn điệp và phản cách mạng, chống mâu dịch tư doanh, chống tri thức tiêu tư sản, chống đế quốc. Tức là nội thù nặng hơn ngoại địch.

Chúng ta có thể tưởng tượng lời Trường Chinh nói với Giáp vào dịp này :

«Này chú Giáp, xưa bên Ấn Độ có vua Ashoka lập một khâm đường gọi là «Địa ngục của Ashoka» dùng đủ các cực hình có thể tưởng tượng được để tra tấn, trừng trị tội nhân. Nhà

vua lại ra lệnh rằng kẻ nào đã vồ trại giam đó thì đừng để cho ra mà còn sống. Có một vị thánh tăng bị bắt, bị liệng vào vạc dầu mà không chết, Ashoka được nhìn tận mắt hiện tượng kỳ diệu. Viên cai ngục hỏi Ashoka rằng theo lệnh của nhà vua không kẻ nào được ra khỏi ngục mà còn sống, như vậy phải tinh làm sao bây giờ ? Ashoka bèn gặt đầu ưng ý bảo liệng chính viên cai ngục vào vạc dầu. Chú vẫn nói là với chủ lịch sử có thể đã thành một vòng tròn đe chủ làm thêm một Điện Biên Phủ thứ hai nữa. Địa điểm nào đã bị pháo của chú quay tròn lại thi địa điểm đó lập tức là «Địa Ngục của Võ Nguyên Giáp», và tất nhiên không một kẻ nào ở trong «Địa Ngục của Võ Nguyên Giáp» mà lại hiện ngang đì ra cho được. Chú đã rảnh tay thực hiện ba địa ngục Điện-Biên-Phủ mới ở Quảng Trị, Kontum và An Lộc, thì nay tại cả ba địa ngục đó đổi phương đã tuân tự hóa giải được pháo của chú đe nằng và giờ trở lại như cũ. Như vậy thì tôi đánh là Ashoka hạ lệnh ném chú là cai ngục vào vạc dầu vậy.»

Ôi, Giáp hiện có đơn giữa chính các đồng chí của mình biết chừng nào.

Cũng có thể vào giờ phút này Giáp mới đón ngộ mà nhìn rõ những khúc mắc lịch sử của... «cuộc cách mạng thế giới». Nào là chuyện xưa Kruschev đã triệt hạ bộ ba Malenkov, Kaganovich, Molotov bằng cách nhử vào tay bộ trưởng Quốc Phòng là thống chế Zhukov. Và tháng sau khi Kruschev đã nắm được chính quyền bèn hạ lệnh cắt chức Zhukov khi vị thống chế này vừa chấn ướt chào rào từ Nam Tư về tới phi trường Mạc Tư Khoa. Nào là chuyện gần đây phe thân Nga Lưu Thiếu Kỳ khôn khéo vén cờ chiến dịch «bước nhảy vọt vĩ đại» của Mao thất bại dự định lật đổ Mao, thì Mao đã khôn khéo dùng áp lực đằng triệt hạ Bành Đức Hoài trước, rồi đưa Lãm Brú lên Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, rồi lại nâng Brú lên chức Phó chủ tịch Đảng rồi dùng Brú phát động cuộc cách mạng văn hóa để hoàn toàn đe bẹp phe Lưu Thiếu Kỳ. Brú lên tột đỉnh vinh sang, được chọn

lãm kê thừa kế Mao, nhưng rồi đánh dùng một cái Brú bỗng bị lột trần vạch mặt là kẻ tham quyền cố vị phản đảng phản bội đường lối vô sản quốc tế chân chính. Và Brú đã bỏ mạng trong chiếc Trident rơi ở Ngoại Mông ngày 13-9-71. Chó má thịt, ôm tham vọng là ôm lấy nghiệp chưởng cá lớn nuốt cá bé, và sa vào vũng lầy muôn đời của «Chim bay đã hết, cung tốt cát đi, thô lanh chết rồi chó săn phải giết».

Ôi nỗi cô đơn của Giáp hiện như vậy đó, thật tội nghiệp. Nhưng mình làm mình chịu kêu mà ai thương ?

xxx

Bài này Cạc đã viết như một bài ai diễu cho Giáp và cũng đồng thời là tiếng hét bồ đề cực lớn để tất cả những ai còn là nạn nhân u mê của tham vọng hãy kịp thời «đón ngộ» mà noi gương thánh nhân, tránh vết xe đỗ của ác nhân. Mô Phật !

CAC SĨ

(1) — Xin đọc Will Durant, Lịch Sử Văn Minh Ấu Đô, Nguyễn hiến Lê dịch (Saigon — Lá Bối, 1971), trang 175—192.

Thuốc súng rắng Việt Nam hiệu

Nam Ký

(của giọng họ Nguyễn Quang ở Bắc Việt)

KIỆN TOÀN BỘ RĂNG,
CHỐNG HỌA MẤT RĂNG !
(Biện pháp tri sáu rắng thời Lý ở Việt Nam)

Có bán nhiều nơi ở Hải ngoại do của giọng họ cũng được kể nghiệp Gia truyền, phát hành tại các quốc gia cư trú Hải Ngoại.

TAI NỘI QUỐC VN : Nam Ký : I083 A Đ.L. Hậu Giang và 270 Rạch Cát (An Dương Vương). Cua Hậu Giang Rạch Cát (Cây súng SHELL Ngã Mái tàu, Phú Lãm) Chợ Lớn, quận 6 Sg-thờ từ bưu phiếu mua thuốc đe tên ông Quang Tinh.



NHỮNG NĂM MỒ CỘNG QUÂN

(di cảo)

trời không muốn thấy ngày mai sáng
nên gió đều húi thổi nhớ rừng
này « mả vi xi » dùn cổ rỗi
thanh bình đâu thấy chỉ phơi xương
bước tiến quân còn bao lận đận
nỗi buồn nung nấu cháy tâm can
đã mấy năm dài đi đánh trận
đời còn cho lại kiếp lang thang
lòng ta mây khói chiều mưa xám
mưa cắt ta thành những sợi đau
mưa phủ cây rừng thương chiếc lá
thương đời chưa bù nghiệp binh dao
ai hát nghêu ngao đường quốc lộ
trời chiều nghe sú g vọng ngang tai
xui ta một kẻ hòn chinh chiến
một kẻ giang hồ chợt thấy say

LÂM HẢO DŨNG

(căn cứ hỏa lực 41 ngày 15-6-72)

BÔNG HOA TRẮNG CHO Ý NHI

ta muốn về nhung ngại rừng chấn lối
đồi Chư Pao sương khói dựng muôn hàng
buổi đưa ta người che tay rất vội
nên mắt người là cả một trời hoang

chiều ở đây chiều buồn hơn tiếng khóc
ta đưa tay ngắt mẩy đợt dàn rừng
mưa ướt lá như lòng ta đã ướt
âm súng sầu gõ nhịp dưới trời sương..

nghêu ngao ta hát bài lính thú
lính thú đời nay lính thú xưa
bóng ai chắp chơi trên sườn vắng
giục bước quân về lạnh dưới mưa

chiều ở đây chiều buồn hơn tiếng khóc
đồi Chư Pao ngút dậy lửa cắm hòn
bên xác chết một loài hoa đã mọc
ta thản thờ dạo mắt dưới khe truong

LÊ SA

MƯA QUA VÙNG KỶ NIỆM

— tặng TRƯỜNG MINH NGỌC

bóng bóng vỡ toang bên mái hiên
nước rẽ ngàn cao chảy mọi miền
cơn mưa về đậu trên lô cốt
phiên gác chiều nay buồn vô biên

mây xám đua quanh trời chiều nay
bay bay giăng mắc hạt mưa bay
mưa qua cho mắt đời xa xứ
ta tắm hồn đau theo luống dài

như rất nhớ về nhung chuyến mưa
mưa qua phố thị thuở xa xưa
áo em mỏng quá thương da thịt
tóc lông chiều thu nhớ chẳng vừa

chiều nao mưa đậu mãi trên sông
mưa bay dùi đặt lụi cõi lòng
em sang sông đê mưa về mãi
ta đứng bên nầy lạnh mắt trông

NÓI VỚI ĐÀN EM THƠ

Cho tất cả đàn em VN. Biêng
cho Cù Miêng, Hải, Dự, Tri...
đang ở những trại tạm cư.

mùa hạ đã qua rồi sao
mới hôm kia ta còn nghe nắng gọi
nắng thủy tinh trên đầu những ngọn cau
thể là hết bé thơ còn gì đợi
khi con tàu không bến, biết về đâu ?

em vẫn nhớ, trường xưa mong trở lại
như ngày đầu sách vở nặng đôi tay
thu vội đến em buồn chân chim sả
mắt nhạt mầu, như màu phượng nhạt phai

ta nửa đời, tóc xanh chờ diềm bạc
em đã buồn ta biết cười với ai
như tuổi em, ngày xưa, ta ngơ ngác
mộng huy hoàng, ngà ngọc nét thơ ngày
như tuổi em, giấc vàng ta khao khát
em bấy giờ, man mác một trời mây !

ta nhìn em mà hồn ta run rẩy
rồi cuối cùng, im lặng, rượu ta say
rồi cuối cùng, ôm em, ta vội vã
đôi tay gầy què quạng đè em bay !
ta đã mệt tuổi đời chồng chất mãi
phương trời nào, mai đến, em có hay ?

ta vẫn gọi mùa hè là xuân thăm
khi phượng hồng rung nắng, ta ngất ngày
ngày bấy giờ thăm thía kiếp lưu đày
mùa xuân chẳng về hong tóc rối !

em với ta, ngày-nỗi-ngày-trỗi-nỗi
về quê hương, bước mỏi quá xa xôi
ngàn cây xanh, chiều nay, mùa thu tối
lá rụng vàng còn lại những cành tơ
niên học mới bầy chim non náo nức
ta nghẹn ngào nhìn em đi bờ vờ

TRÌNH TOAN

Saigon, hết hè 72



THY LAN THẢO

KBC 3784



nguyên bản THE
MAN WITHIN của
GRAHAM GREENE
— bản Việt văn
HOÀNG HẢI THỦY

Có một người khác
trong tôi, hờn giận
tôi.

Sir THOMAS
BROWNE

NGƯỜI BÊN TRONG

PHẦN MỘT

MỘT

Chàng lên tới đỉnh đồi khi những tia sáng cuối cùng của ngày bắt đầu tắt và gần như kêu lên thành tiếng vì mừng khi nhìn thấy cánh rừng bên dưới. Chàng muốn quăng mình lên thảm cỏ ngắn viền bìa rừng và nằm sấp trên đó và nhìn ngắm bóng tối của khu rừng, hình ảnh che chở mà chàng gần như không còn hy vọng nhìn thấy. Cảm giác được nằm xuống chàng mới có thể làm dịu cảm giác đau nhói ở mang sườn, cảm giác đau tăng trưởng với mỗi bước chân khi chàng chạy loạng choạng xuống chân đồi. Gió biển lạnh thổi vào mặt chàng từ nóc tiến gồng hổ nay bỗng biến mất, thay vào đó là làn không khí ấm áp nhẹ vào má chàng khi chàng chạy xuống khoảng thấp dưới chân trời này. Khu rừng như một cánh cửa lớn xoay trên trục cửa vì đại, bóng tối chuyển động tiến dần tới chàng và cõi dưới chân chàng biến dần từ màu vàng sang xanh sám, tới tím rồi sau cùng, thành màu sám đen. Và đêm tới.

Một hàng rào cây dựng đứng lên trước mắt chàng ở một khoảng cách chừng hai thước. Những cành quanh hồn đón, một mồi của chàng ghi nhận mùi lá sim rơi từ mùa sim trước ướt nước mưa của những cơn mưa qua. Trong một khoảnh khắc, mùi vị của lá rừng bao trùm lấy chàng và gây cho chàng ý muốn dừng lại nghỉ ở đó. Cảm giác cao hơn trước khi chàng tới hàng cây. Ngay sau đó chân chàng nặng hơn vì đất ướt và chàng biết rằng chàng đang đi trên một lối mòn. Chân chàng biết đó là lối mòn hơn là tri óc chàng. Những bước chân di chuyển chậm và vụng lúe thi trên những vũng bùn giữa con đường, lúc thì trên riềng cỏ ở hai bên đường. Tâm trí chàng hồn đón những mùi vị, những âm thanh, tiếng rì rào xa của biển, tiếng sói đá xào xao dưới bước chân còn vang lại bên tai, mùi lá ẩm, mùi rêu ướt, vị mặn của muối trong gió biển vừa bỏ lại trên đỉnh đồi, tiếng nói, và những tiếng bước chân tưởng tượng. Những cái đó va chạm nhau trong tiềm thức chàng nhưng mơ hồ vì cơn mệt và nỗi sợ hãi trong chàng.

Nỗi sợ trong óc chàng trẻ tuổi cho chàng biết con đường này đầy nguy hiểm. Chàng thì thầm thành tiếng trên vành môi khô: «Nguy hiểm...nguy

hiểm rất nguy hiểm...» Rồi tưởng như đó là tiếng nói của kẻ nào khác đi trên con đường sau lưng chàng, chàng hoảng hốt lần vào hàng cây. Những cành sầm chọc vào người chàng như muốn ôm giữ chàng lại đó, những gai nhọn xuyên vào áo chàng như những ngón tay của một cô gái chơi trong một quán rượu đồng ngưới. Chàng không để ý và chui sâu nữa vào bụi cây. Những ngón tay trở thành giận dữ, chúng thọc mạnh những móng tay sắc vào má chàng: «Anh là ai ?? Anh là ai mới được chứ ?? Anh tưởng anh bảnh lắm hả ??» Chàng nghe được tiếng nói, the thé và bất mãn,

Nàng có khuôn mặt khá xinh và nước da trắng: «Hôm khác..» Chàng nói, bởi vì chàng không thể ở được. Chàng phải rời thị trấn ngay lúc đó. Cảnh cây cuối cùng gầy, phát ra một tiếng nhẹ và bóng tối đèn hơn vì giờ đây chàng đã vào dưới những thân cây lớn của khu rừng. Qua vòm lá trên đầu, năm bảy ngôi sao đột sáng lấp lánh.

Chàng va mạnh vào một thân cây và ôm lấy cây, dựa vào thân cây một lúc cho hai chân đỡ mỏi. Khi bớt chịu sức nặng của cả thân thể đè lên, hai chân chàng còn đau nhức hơn nữa. Chàng cố gắng tĩnh lại để nhớ rằng hiện chàng không còn ở trong thị trấn Shoreham nữa, chàng đang ở trong rừng cây. Chàng có bị đuổi theo không ? Chàng lắng nghe, cả tâm trí lẫn thể xác chờ đợi chỉ nghe thấy im lặng. Chỉ có im lặng. Trên khoảng đường vừa qua, có lúc nào chàng bị đuổi theo không ? Chàng nhìn thấy Carlyon trong quán rượu ở khu Sussex, nhưng chỉ là nhìn thấy Carlyon hiện lên trong tấm kiếng trên đầu cô gái điếm. Carlyon đứng nghiêng không nhìn hẳn vào gương và đang gọi ly rượu. Trừ phi Carlyon trông thấy chàng đi khỏi quán rượu, chàng vẫn chưa nguy. Chàng thật ngu dại khi vội vã và đột ngột bước ra khỏi quán rượu như thế. Lẽ ra chàng phải thản nhiên đi ra, đem theo cô gái điếm ấy với chàng.

Ngu, ngu, ngu... tiếng nói dồn trong óc chàng, nhắc lại nhưng vô nghĩa như một tiếng được nhả thầm khi người ta sắp ngủ thiếp. Hai mắt chàng nhắm lại, rồi choàng bật mồm lớn khi một cành khô gãy ngay dưới chân chàng. Lẽ ra lúc này chàng có thể nằm trong một cái giường êm ám giường càng ấm khi có một người đàn bà nằm cùng. Nang khà xinh và khà sạch sẽ. Da trắng. Chàng không nghĩ rằng đứng ôm lấy thân cây như thế, chàng có lúc chợp ngủ. Nhưng hai phút sau, chàng choáng dậy, cảm thấy lạnh. Trong giây phút ngủ đứng ngắn ngủi ấy, chàng mơ đang đứng trong quán rượu, nhìn vào tấm kiếng và thấy khuôn mặt của Carlyon. Trong mơ, chàng thấy khuôn mặt đó quay lại. Nhưng phải chàng cảnh đê chỉ là cảnh trong mơ ?? Sự thật lúc đó Carlyon có bắt đầu quay mặt lại nhìn chàng hay không ? Chàng không thể dừng lại ở đây, chàng lại chạy, loạng choạng vì vấp phải những iếng cây.

Nhưng chàng mệt, mệt, mệt. Cõi tay chàng nhức, cả người chàng mồi và ướt, mặt xâng xước vì mồ hôi

cành gai chạm mạnh ở hàng rào. Nếu Carlyon hiện ra lúc này, chàng có thể quay lui xuống và khóc. Có thể Carlyon sẽ không làm gì hết. Carlyon là một người hào hiệp, như chàng vậy. Vì người ta lúc nào cũng có thể trông cậy ở bản chất khôi hài của Carlyon: «Kia bạn Carlyon.. Hình như hơi lâu rồi chúng mình không gặp nhau. Bạn đã biết chuyện này chưa ?? Carlyon, Carlyon, Carlyon..» .. — «Ở đó sẽ chỉ có tiếng khóc và tiếng nghiến răng..» .. — «Sao dám dày con tôi những chuyện ngờ ngán ấy..?». Cha chàng giận dữ đánh nẹ chàng. Ông già chàng lúc nào cũng nói «con tôi», như ông hoàn toàn một mình sinh ra chàng, bà mẹ chàng không hề mang nặng đẻ đau vậy. Ông già đạo đức già thô bạo. «Xin Chúa cho con một con gấu..». Ngày còn nhỏ chàng từng cầu nguyện như thế. Chàng không muốn có một con chó con, vì phải chăm sóc, săn sóc nó. «Minh có ngắt đi không đây ??» Chàng tự hỏi. Khu rừng này ở đây làm gì ? Tại sao lại là một khu rừng ? Phải có một mụ phù thủy trong đó. Trong những chuyện nỗi đồng ngày xưa chàng đọc, những mụ phù thủy ở trong rừng có tên là Hansel và Gretel. Căn nhà giữa rừng trong truyện nỗi đồng được làm toàn bằng kẹo bánh, «Mình đòi quà» chàng nói to lên «...Minh không chờ Gretel được..». Nhưng trong thâm tâm, chàng biết cuộc đời này không có Greel. Chàng đã tin tưởng là cuộc đời có Gretel trong một buổi chiều xuân xưa, dưới bầu trời lẳng lặng mây hồng. Sau đó nhiều lần chàng đi lên những cầu thang nhỏ hẹp để tới những căn phòng cũng nhỏ hẹp có những chiếc giường xinh xinh mềm gói bè bối để rồi lại đi trở xuống, thất vọng vì không tìm thấy Gretel ở đấy. Cuộc đời là kỳ bí là chứng nào. Và bây giờ là cánh rừng này.. Chàng nhìn thấy một ánh lửa chập chờn ở trước mặt, như ở một khoảng xa vò kẽ. Và chàng lại bắt đầu chạy, chợt nhớ rằng Carlyon có thể đang ở đâu đó trong vùng bóng tối sau lưng chàng. Chàng phải tiểu tiện, phải đi mipsis, đi mipsis. Hai chân chàng lảo đảo. Mỗi bước chân ấy phát ra một tia nhức từ cánh tay chàng lên tới bả vai, khởi nguyên từ cổ tay bị trật của chàng. Nhưng những bước chân lảo đảo ấy không đưa chàng lại gần được ánh lửa chút nào. Nó lấp lánh như chớp nhoáng trước mặt chàng, rất nhỏ, rất sáng và như rất có ý thức. Như mặt đất dâng lên cao, giống con thuyền trên lán sóng biển động, lên cao tới độ đưa một ngôi sao xuống ấm nức một ngọn đèn. Nhưng ánh sáng đó vẫn xa sỏi, vẫn không thể nào tới được y hệt ngôi sao.

Chàng tới gần sát với ánh đèn trước khi chàng nhận được rằng sự nhỏ bé của nó là ở hình thể chứ không phải vì xa cách. Vầng ánh sáng của ngôi nhà bắt thần tượng lên giữa những thân cây. Với chàng trẻ tuổi đang ngừng đầu lên nhau nó, căn nhà như vừa nhô lên từ lòng đất. Căn nhà chỉ có một tầng và khung cửa sổ nhìn ra cánh rừng được gắn kẽm dày, hơi mờ, như làn kiến của những chai rượu, những tảng đá hợp thành căn nhà cho người tới

cái cảm giác chúng được chồng chất với vang lèn nhau, để bây giờ với thời gian, chúng trôi xuông, nghiêm ngặt bỗn bề và làm cát nát mất vẻ vuông vắn.

Chàng đứng đó nhìn ngọn đèn thần hình đong đưa trên hai chân. Lát nữa thôi chàng phải đi tới cánh cửa và gỗ lèn đó, nhưng giờ đây chàng còn đứng, mặc dầu rất mệt, rất mỏi và cảm giác nhức nhối ở cổ tay sưng, quan trọng hóa sự việc theo như thói quen. «Đứng ngoài đêm lạnh..» chàng nói một mình, và khói câu nói, nhác dì nhắc lại : «Đứng ngoài đêm lạnh. Kẻ bị săn đuổi..» Chàng tiếp : «Bị bắn súng nhân sán đuổi... Số mệnh đáng sợ hơn cả chết..» Chàng tựa gánh mình tới gỗ lèn cánh cửa kia. Chàng thấy cửa mở, và trong khung cửa sẽ hiện ra một bà già tóc bạc với khuôn mặt hiền từ của một bà thánh. Bà già sẽ mời chàng vào nhà, che chở chàng. Bà sẽ như một bà mẹ hiền của chàng, băng bó cổ tay chàng bị thương và cho chàng ăn uống, để rồi sau giấc ngủ say chàng sẽ kẽm với bà : «Tôi là một kẻ bị săn đuổi..» Chàng sẽ nói : «đuối theo tôi là một ái giái đáng sợ hơn cả cái chết..»

Chàng lại cảm thấy sợ hãi vì ý nghĩ được nhắc đi nhắc lại : «đáng sợ hơn cả cái chết..» Chàng một lần nữa, nhìn lại bóng tối sau lưng, nơi chàng từ đó tới đây, nứa chờ đợi trông thấy khuôn mặt sáng rực của Carlyon. Rồi chàng bước tới gần căn nhà.

Khi chàng cảm thấy mặt đá sần sùi và ẩm của căn nhà dưới bàn tay, chàng vững tin hơn. Ít nhất đó cũng là một cái gì vững chắc để dựa vào mà đứng. Chàng quay lại nhìn về phía rừng, nhìn và nhìn, cố gắng nhận ra từng gốc cây. Nhưng hoặc là mắt chàng quá mệt, hoặc là bóng tối ở đó quá dày, khu rừng nguyên vẹn là một khối đen lớn dày bí mật. Chàng cần thận theo vách đá lèn đi tới khung cửa sổ và đứng đó, nhón gót lên cổ nhìn vào trong nhà. Chàng chỉ thấy bên trong có nhiều bóng tối với ánh sáng của một ngọn nến đặt trên chiếc bàn gỗ. Đường như chàng thấy có bóng người di chuyển trong đó nhưng cảm tưởng đó cũng có thể chỉ là do sự lung lay của ánh nến. Tâm trí chàng sáng hơn được một chút và bắt đầu nghĩ đến thủ đoạn, lừa dối và cũng với ý nghĩ dùng thủ đoạn, sự bối rối cũng len vào tâm trí chàng. Chàng lèn theo vách đá với những bước chân thận hơn để tới cánh cửa, vừa đi vừa lắng nghe những tiếng động ở trong căn nhà một bên và trong cánh rừng một bên chàng. Thật là sốt ăn mày, chàng nghĩ, và trái tim đập hụt 1 nhịp, nếu chàng mò vào một sào huyệt của bọn buôn lậu. Đêm nay đúng là đêm mà cả chàng cũng chọn để đưa một số hàng lậu đi, đêm đen không trăng. Có lẽ chàng nên tiếp tục đi và tránh vào căn nhà này, ngay khi óc chàng nghĩ đến chuyện không may ấy, tay chàng với yết hầu động sờ vào cánh cửa gỗ. Hai chân chàng mềm như đất sét, cổ tay chàng liên tiếp gửi những tia đau nhói lên cánh tay, và màn sương mù của một con bát lịnh đang kéo dần đến che kín những giác quan của chàng. Chàng không còn đi xa hơn được nữa. Chàng thì phải đổi phò với những bất ngờ nguy hiểm chờ đợi trong căn

nha này hơn là nằm chờ, yếu và vô phương tự vệ, ở ngoài rừng trong khi Carlyon có thể đang đi tới. Hình ảnh bà già tóc bạc đã hoàn toàn tan biến. Chàng run rẩy chạm tay vào cánh cửa gỗ và không hề ngờ rằng cánh cửa chỉ khép hờ chứ không đóng, cánh cửa mở tung ra và chàng ngã quí gối lên khung cửa, trong một dáng điệu ngốc dại.

Chàng nhìn lèm, trong màn sương mù của con kiệt sức kéo đến dày hơn, tiếng nói mờ ảo vọng đến với chàng : «Ở yên đó..» Tiếng nói vang lên với một vẻ thản nhiên và ra lệnh không chút ngạc nhiên. Bây giờ chàng nhìn thấy ở góc bên kia cửa gian phòng, hơi rung động như một ánh nến cổ bắc lèn thẳng, một người đàn bà. Nàng còn trẻ, chàng nhận thấy điều ấy với một cái nhếch mép tự động, khuôn mặt nồng tràn nhưng không chút sợ hãi. Điều làm chàng tiếp tục quí ối, ngoài sự mệt mỏi của tinh xác làm chàng không muốn đứng dậy, là một khâu súng trường clisa thẳng vào ngực chàng không rung động. Chàng nhìn thấy cổ mồ của súng dương lèn.

— «Này cô..!» chàng nói «..Này cô..» Chàng bắt nãm với giọng mồi khóc chết của mình. Lẽ ra giọng nói ấy phải rung động vì mệt và kêu gọi.

«Cô không cần sợ..» Chàng cố gắng tiếp — «Tôi kiệt lực rồi..»

— «Anh có thể đứng dậy» người thiếu nữ nói : «Đứng để tôi nhìn rõ anh..»

Chàng run rẩy đứng lèn với một cảm giác chán chường. Đây không phải là thái độ xử sự đúng của một người đàn bà. Lẽ ra nàng phải sợ hãi, nhưng rõ ràng là nàng không sợ. Chàng lại là người cảm thấy sợ, với đôi mắt mệt mỏi coi chừng cây súng.

— Anh muốn gì ?

Nàng hỏi. Và chàng ngạc nhiên khi thấy trong giọng nàng không chút giận giữ chỉ có sự tò mò. Chàng bực bội, khi thấy rằng nàng là người hoàn toàn làm chủ tình hình. Điều ấy làm cho chàng, ngay cả trong cơn mệt mỏi, nảy ra ý muốn đe dọa nàng, bạo hành với nàng, cho nàng một bài học. Nếu chàng chỉ vờ được cây súng..

— Tôi muốn có một chỗ ăn nấp — chàng nói — Tôi bị người ta đuổi theo..

Trốn tú ? ? — nàng hỏi — Buôn lậu ? ? Anh không thể dừng lại ở đây. Anh nên đi..

— Nhưng tôi không thể đi được.. — chàng kèn kèn — Họ sẽ bắt được tôi. Nay cô, tôi ở bên phía pháp luật, không phải những nhân viên công lực đuổi theo tôi đâu..

CÒN TIẾP



cười đô buồn

● CÔNG TỬ HÀ ĐÔNG sưu tầm

Trẻ con Mèo

Người Xê Ký thường có tục nói đối con nít khi chúng lò mò hỏi về chuyện tình đẻ, trẻ con ra đời, rằng trẻ con được một con cò tha đến, bỏ vào ống khói lò sưởi nhà nào là nhà ấy tinh.

Nhà kia có anh nhỏ con tên I0, đang tuổi tò mò chuyện mòn hỏi người lớn những câu khó trả lời. Một bửa anh nhỏ hỏi ông bố về chuyện anh ra đời trong trường hợp nào, ông bố muốn trả lời cho qua, bèn dùng chuyện nói đối cũ là : Có con cò tha con đến bỏ vào ống khói nhà mình

Anh nhỏ tò vò không thỏa mãn, anh suy nghĩ vài dây rồi hỏi :

— Còn bố ?? Bố ra đời như thế nào ?

— Con có cảng tha bố đến bỏ vào ống khói nhà ông nội. Ông bố đáp.

— Còn ông nội ??

— Cũng vậy. Có một con cò tha ông nội đến bỏ vào ống khói lò sưởi nhà cụ nội.

Anh nhỏ con la lên :

— Trời đất.. Như vậy là gia đình mình từ ba đời nay không có ai được ra đời theo lối thông thường như tất cả mọi người khác sao bố ??

Nhin ký gi?

Em Sêch Xy lái xe hơi Sport phăng phăng chạy qua một vùng quê vắng vẻ. Trời nắng nóng, trời một bờ sông nước trong, em nó thấy hứng và nhất là thấy chung quanh không có ai, bèn ngừng xe, thoát y xuống sông tắm. Vị khung cảnh hoàn toàn vắng người nên em sài 100 phần I00.

Em đang bì bõm bơi lội thì cảm thấy có người nhòm. Quả nhiên có người thật. Em bèn lom bõm lội vào bờ và vì từ bờ sông tới xe hơi, cho em dễ y phục hơi xa, em lại 100 phần I00 mà mây gã đàn ông lại đứng ngay gần xe em, em nhìn quanh và vờ được một cái thùng gỗ bõ gầm đó, em bèn úp cái thùng lên trung tâm diêm và đi tới. Thấy mây gã đàn ông vẫn nhìn mình trán trán, em la :

— Mấy người nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy ?? Bộ mấy người chưa bao giờ thấy cái thùng gỗ này ư ?? Một gã hắng giọng đáp :

— Thùng gỗ thì quanh đây có nhiều, nhưng cá thùng thủng đáy thì ít khi chúng tôi thấy..

Thời gian

Bà giáo đang giảng về luân lý trong một lớp nữ sinh :

— Trong khi bị cám dỗ—bà giáo nói—các em hãy cố gắng nghĩ rằng một giờ buông thả theo dục tình như vậy có xứng đáng để các em chịu khổ não trong cả một đời hay không ..??

Từ cuối lớp một giọng nói vọng lên :

— Thưa bà.. làm cách nào kéo dài được một giờ ạ ??

Thất vọng

Trong quán rượu, chàng trai tuổi ngồi rầu rĩ trước ly rượu. Thấy chàng áu sầu, áo nő quá và cũng đang giờ vắng khách, chủ quán đến trước mặt chàng nő, gợi chuyện hỏi để tìm lời an ủi.

— Tôi buồn Buồn nhiều lắm, chàng nő nghèn ngào Ông không thể thông cảm được nổi buồn của tôi. Trước đây hai tháng, một ông bác tôi chết để lại lại cho tôi số bạc 500.000 đồng. Tháng trước đây bà có tôi chết, để lại cho tôi 200.000 đồng...

Chủ quán thở dài :

— Người thân qua đời ai mà chẳng buồn. Nhưng biết làm sao hơn, con người ta có sống phải có chết..

Chàng nő khóc nức lên :

— Nhưng tháng này.. hôm nay đã là 30 Tây rồi, gia đình tôi vẫn chưa có ai chết cả. Tháng này tôi chưa được hưởng I xu nào..

Đáng tiếc

Năm Chà về già, làm ăn cần kiệm nên trở thành giàu, bồ tiền ra đi du hí Paris. Khi trở về, Tư Nhóm hỏi thăm chuyện ăn chơi ở Paris. Năm Chà thở dài :

— Ăn chơi ở Paris thì nhất thế giới rồi. Tôi chả tiếc tôi đã không có dịp tới thăm Paris sớm hơn, như cách đây 20 năm chẳng hạn..

Tư Nhóm tỏ vẻ hiểu biết :

— Tôi Paris cách đây 20 năm. Khi Paris còn là Paris hả ??

— Không. — Năm Chà sờ lên mái tóc bạc. — Khi Năm Chà còn là..Năm Chà.



ĐỜI MUÔN MẶT • ĐỜI MUÔN MẶT

SÁCH

Thế giới thần tiên của Hoàng Ngọc Tuấn

Nhà văn trẻ tuổi Hoàng Ngọc Tuấn vừa cho xuất bản tập chuyện thứ tư của anh, tập «cô bé treo mùng». Trong vòng 1 năm, Hoàng Ngọc Tuấn cho «trình làng» liền bốn tác phẩm : «Hình như là tình yêu», «ở một nơi ai cũng quen nhau», «Thư về đường sơn cúc» và «cô bé treo mùng». Anh đang được kề là một trong những văn sĩ sáng tác hăng hái, và được chú ý nhất trong nhóm trẻ.

Tập chuyện mới nhất của Hoàng Ngọc Tuấn gồm có 6 truyện ngắn. Tất cả các nhân vật đều trẻ tuổi hoặc mới lớn, với những mối liên lạc tình cảm thực mong manh thực thô mộng, gần như trong truyện thần tiên. Tuổi trẻ qua Hoàng Ngọc Tuấn, được nhìn dưới những khía cạnh rất dễ thương.

Thắng Ti Đường lý lắc, vô tình làm bạn ngã xuống sông ; chàng thanh niên dùng dây kháng gỗ cửa về thăm nhà vì ngại bị eo sào về cuộc sống hoang dã ; hay anh chàng Văn trốn quân địch, chỉ xuất hiện được bằng giọng nói qua máy điện thoại với cô bạn gái.... Những nhân vật nam trong truyện HNT, hình như là đều mang bóng dáng của một gã thanh niên mơ mộng, lang bang, chưa mất «tinh bản thiện» và chưa bị đời sống thực tế day vò. Các nhân vật nữ của Hoàng Ngọc Tuấn thì khỏi nói rồi, cô bé nào cũng đáng yêu dễ sợ. Cô bạn nhỏ mặc áo lụa tháng mười hai, Nhuệ Giang của Quán Văn, Cô bé treo mùng, và ngay cả D.Ú. tay lấm lìa chiếc roi mây, hay cô Thư tinh nghịch dùng điện thoại làm quen người lạ, thiếu nữ nào cũng được mô tả như một nàng tiên nhỏ. Họ sống rất bình dị, hòa nhiên trong khung cảnh của tuổi học trò. Thế giới thần tiên của HNT không bận tâm, buốt óc vì những tư tưởng triết học rắc rối, không già

nua, khắc khoải những băn khoăn về chiến tranh, chính kiến, không từng trả, hưởng thụ ái tình bằng thân xác—như thế giới của nhiều văn sĩ nam và nữ khác. Đọc Hoàng Ngọc Tuấn, đọc giả tưởng như mình được ra suối tắm khi trời nóng nực—thanh thoát, nhẹ nhàng và trẻ lại trong cái không khí thần tiên ấy (nếu người đọc đã hơi lão, tất nhiên !).

Cũng như nhà văn Võ Phiến đã ăn cần giới thiệu HNT trong cuốn «Thư về đường sơn cúc», nhiều độc giả của HNT thường ăn cần lo lắng cho Tuấn, không biết «cậu ta» còn sáng tác loại chuyện thơ mộng này được bao lâu nữa ? Cùng một loại, nhưng mỗi truyện đều có sắc thái riêng, đọc không chán và không hiểu tác giả làm sao mà viết thêm truyện khác cho được ? Thế nhưng HN Tuấn vẫn cho xuất bản đều đều...

HẠ QUYỀN

DIỆN ẢNH

«Airport» : phim ngọt thở

Lâu lắm khán giả Saigon mới có dịp xem một phim kinh dị mà câu chuyện không có quỷ Dracula hay ma quái vv... Phim Airport (Phi Trường) thuật lại đời sống căng thẳng của một phi trường đầy tuyết, chỉ trong một đêm mà bao nhiêu chuyện hỷ nộ ái ố.

«Nhân vật» chính của phim là chiếc máy bay Boeng 707, chuyên bay số 2 khởi hành đi La Mã, với mای trăm hành khách và một phi hành đoàn hùng hậu. Trong đám hành khách, nổi bật nhất là bà cụ già 72 tuổi. «Chuyên viên» đi máy bay không vé nhờ sự tinh ranh đặc biệt của mình. Và một anh chàng thất nghiệp, ôm trái bom trong cặp chờ phi cơ ra tới biển sê-tuỷ để lấy bảo hiểm cho vợ con nheo nhóc ở nhà. Phi hành đoàn không hay biết gì về hai hành khách đặc biệt của mình, cho tới khi phi trường báo tin khẩn cấp. Họ phổi tri hành động,

cố đoạt cái cắp da chứa bom nhưng thất bại, cả phi cơ nhốn nháo, kinh hoàng...

Những phút ngọt thở vì cảnh bom nổ trên phi cơ qua đi rất mau, nhưng khán giả còn hồi hộp cho tới cuối phim vì chiếc Boeng bị thương cố lết về phi trường cũ. Và đường bay cần thiết cho phi cơ bị nạn thì còn bị tắt nghẽn, vì một chiếc Boeng khác lùn bánh xe đang nằm ụ tại đó.

Ông Quản Đốc phi trường, nhân vật chính số hai sau chiếc Boeng 707, bù đầu với đủ mọi việc ở nhiệm sở, đã phải miết cưỡng thuận ly dị với bà vợ trẻ đẹp không thể sống trong cảnh chờ đợi hoài hoài. Tài tử Burt Lancaster giữ vai Quản Đốc phi trường, cho khán giả thấy rõ một mâu người say mê công việc, hít lồng vì công vụ của xã hội Hoa Kỳ...

Khung cảnh nhộn nhịp của phi trường không phải là nơi chỉ có những hoạt động kỹ thuật, như máy bay nằm ụ, máy bay cất cánh, hành khách chờ đợi, xe cộ chạy băng băng... Câu chuyện gia đình rất nhân bản của chính ông Quản Đốc, mối tình tan vỡ của cô em ông ta với viều phi công phụ của chuyến bay nguy hiểm, trò ú tim đi máy bay lặn vé của bà già, và hình ảnh thương tâm của ba vợ người tự tử vv... tất cả những yếu tố đó đã giúp cho cuốn phim rất thành công về phương diện lôi cuốn khán giả.

Các tài tử cờ lợn, ngoài Burt Lancaster còn có Dean Martin, Jean Seberg, Jacqueline Bisset, Dana Wynter, Helen Hayes, tất cả đều sống động trong vai trò. Chỉ có điều, phim Airport quảng cáo cho máy móc của loại phi cơ Boeing ghê quá. Bom nổ làm thủng một miếng lớn ở cuồi tàu khi máy bay đang bay rất cao, mà tất cả hành khách đều về tới nơi bình an trừ cô tiếp viên, bà của phi công phụ, bị thương hơi nặng. Phi cơ bị thủng, bộ phận thằng băng hư, trần nứt

né...nhưng chiếc Boeng vẫn lắc lư con tàu đi, về bến an toàn. Không hiểu các chuyên viên hàng không có thấy lạ lùng chăng ?

ĐỖ QUYỀN

Y HỌC

Kính màu có hại cho mắt chặng

Đeo kính mát không những là để tránh nắng, mà còn là một cách trang điểm của phụ nữ và một số nam giới. Người ta dùng loại kính màu xám tro, xanh ve, nâu vàng hay mott hơn nữa, thì màu tím nhạt, màu hồng v.v... tùy thời. Tất nhiên khi ra nắng mà đeo cặp kính mát vô, nhất là dân cõi xe hai bánh, thì thực rất dễ chịu. Nhưng, kính màu có làm hại mắt chặng ? hay kính màu chỉ ngăn các tia tử ngoại tuyế, che chở cho mắt mà thôi ?

Bác sĩ Francois Hervonet (Pháp) một BS nhãn khoa danh tiếng tại tỉnh Nantes, tra rõ ý chống đối phong trào đeo kính màu. Theo BS Hervonet, kính màu chỉ cần dùng để che chở cho mắt trong vài ngành kỹ nghệ mà thôi. Con mắt bình thường không cần tới kính màu đậm, vì kính thường cũng đã ngăn được các tia sáng tử ngoại. Chứng cứ là nếu bạn ra biển mà chỉ đeo kính thường, da chỗ mắt bạn cũng không bị dám nắng hay đèn đi. BS Hervonet cho rằng, người bình thường mà đeo kính màu nhiều quá, mắt sẽ bị yếu đi. Khả năng nhìn rõ giản dần, nhất là lúc chiều tối. Họ có thể bị quáng gà, và «con người» thiếu sự kích thích của ánh sáng mặt trời, sẽ bị hư hại dần. Do đó, họ sẽ bị xáo trộn về tâm lý, và sinh lý nữa.

(Theo báo EXPRESS).

KINH TẾ

Hơn 4 tỷ bạc tài trợ cho 43 dự án kỹ nghệ

Gần như hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có các Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ để cung cấp tín dụng ngắn, trung và dài hạn cho doanh nghiệp. Số tiền mà các doanh nghiệp vay được của Ngân Hàng Phát Triển có thể dùng làm vốn luân chuyển, mua máy móc hay xây cất cơ xưởng rồi sau đó

doanh nghiệp thanh toán nợ bằng cách trả góp. Các Ngân Hàng Phát Triển thường do chính phủ điều khiển hay nửa chính phủ nửa tư nhân. Ngoài những Ngân hàng phát triển của riêng từng quốc gia còn có Ngân Hàng Thế Giới và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu cũng cung cấp tài chính dài hạn với lãi suất rất thấp cho các quốc gia đang phát triển.

Tại Việt Nam hiện nay có Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp thành lập từ lâu, cung cấp tín dụng cho các nông gia, ngư phủ. Và Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam mới hoạt động hơn một năm nay, trực thuộc Bộ Kinh Tế.

Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ Việt Nam hiện đảm nhận vai trò cung cấp tín dụng trung và dài hạn với lãi suất từ 12% đến 15% cho các dự án đầu tư kỹ nghệ và Ngân hàng cũng có nhiệm vụ trợ giúp cho doanh nghiệp về phương diện kỹ thuật trong việc thiết lập nhà máy hay sản xuất nữa.

Trong năm 1971 NHP KKNVN đã chấp thuận cho 30 dự án vay trung hạn (từ 3 năm đến 8 năm) thuộc các ngành dệt, tàu đánh tôm, cá, chở hàng, được phầm, biến, chế hải sản, thực phẩm đóng hộp, bột giặt, nước đá, phòng lạnh, ấn loát, bình điện, giày da, kim khí, tráng men, gạch bloc cement, tole plastic. Số tín dụng được cấp cho ngành này lên tới trên 1 tỷ 250 triệu bạc Việt Nam.

Bước sang năm 1972 hoạt động của Ngân Hàng càng hành trưởng mạnh, chỉ mới 8 tháng đầu năm 1972 Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ VN đã tài trợ 4 tỷ 168 triệu 600 ngàn đồng cho 48 dự án kỹ nghệ đủ mọi ngành. Riêng trong tháng 8-1972 Hội Đồng Quản Thị Ngân Hàng Phát Triển Kỹ Nghệ VN đã chấp thuận cho 6 dự án Kỹ nghệ vay 830 triệu đồng để tài trợ một phần kinh phí mua sắm máy móc và xây cất cơ xưởng.

Trong số 6 dự án này có ba dự án khuếch trước và ba dự án tàn tạo. Các dự án khuếch trương gồm có một dự án sản xuất thêm mỗi năm 12 ngàn tấn sắt tròn và sắt dẹp, cơ xưởng hiện đang hoạt động tại khu kỹ nghệ Biên Hòa, một dự án cho ngành dệt hiện đang hoạt

động tại Thủ Đức dự trù sản xuất thêm 6 triệu thước polyester Cotton và một dự án ngành lúa được sản xuất thêm mỗi năm 96 triệu

đáy. Ba dự án tàn tạo gồm một dự ái thuộc ngành điện sản xuất mỗi năm 3 triệu đèn ống cơ xưởng sê thiết lập tại khu kỹ nghệ Biên Hòa, một dự ái sản xuất 90 triệu giấy đặc lõi dùng cho các loại máy IBM sẽ hoạt động tại Saigon và một dự ái biến chế mỗi năm 240 tấn trà xanh để xuất cảng, cơ xưởng sẽ thành lập tại Lâm Đồng.

Tổng số kinh phí đầu tư của 6 dự ái này lên đến 2 tỷ 753 triệu bạc Việt Nam, khi hoàn tất sẽ thu dụng 1.914 nhân công.

NGỌC ĐIỀN

«Nhị Thập Bát Tú Ngự Tứ» tục gọi : — « NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ »

Còn gì phải là Đế Vương, chúng ta vẫn có thể làm Đế Vương trong trường tượng khi uống một ly «NHỊ THẬP BÁT TÚ NGỰ TỨ» tục gọi «NHẤT DẠ NGŨ GIAO SINH LỤC TỬ».

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tứ được tinh luyện đúng 28 vị thuốc Bắc trong 49 ngày âm dương (28 ngày dương và 21 ngày âm) để chỉ có 1 lít 350 phần rượu CỐT mà thôi.

Rượu thuốc có khả năng rõ rệt tiêu trừ những chứng bệnh phong tê thấp. Đầu lung lúc nửa đêm và sáng. Nhức mỏi các khớp xương, đau bà lanh nhạt; Vợ chồng không thích chung chăn gối ! Những bậc tuồi tác, kinh mạch bị trở ngại, huyết đạo bị bế tắc, khiến tay yếu chân run hay liệt bởi một phần cơ thể. Ban đêm, dùng một ly nhỏ trước khi đi ngủ, qui vị hàn nằm lẳng nghe rượu thuốc chảy đều ngũ tạng, lực phủ và giải khai 116 huyết đạo chính, từ根源 chân tới sợi tóc. Do đó, thất khiếu được linh mẫn và hoàn toàn khai thông,

Dùng trong bảy ngày trời lên, thuốc sẽ tạo cho quý vị một «nội lực» tiềm tàng, cường tráng cho tuồi trẻ, hồi xuân cho tuồi già đè... sống cho ra sống, hắt cồn buồn nôn, chán ngán cho kiếp sống vô vị nữa...

Nhị Thập Bát Tú Ngự Tứ tục gọi Nhât Dạ Ngũ Giao Sinh Lục Tử luôn luôn xứng đáng và chứng minh đúng với tên tuổi của nó.

Hỏi mua tại nhà bà LÝ BÍCH VÂN
279/49 Mai Xuân Thưởng Q6 Cholon

TRUYỆN VỪA TẶNG LỚP TRẺ SAI CON



LỚP TRẺ HÀ NỘI

BÙI VĂN BÌNH

CHƯƠNG II

— Lạy Chúa ! Chúa chỉ cho con đường đi đầy « gang thép » (1) và « than đá » (2). Huy bật cười bắt chuyện với Thành. Hai chàng thì thầm kẽ lại chuyện đi đầy lý thú của họ.

— Thành ! Mẹ kiếp, tao cứ tưởng vừa ra ngõ đã vác chân lên cỗ thi « khuê vở » ai ngờ ? Huy cười.

— Con ấy cũng dở, nhưng cũng may cho bọn mình hôm ấy nó mà báo dân quân bắt bọn mình thì đúng là khổ nạn ! Thành xen vào.

— Lúc chạy ra xe, thấy máy luống cuống mãi mới nổ máy, tao nghĩ thế là rồi, cũng may không có thẳng nào dí theo ! Huy chặc lưỡi.

— Có số cả Thành à, mẹ kiếp, ban ngày ban mặt chạy một lèo tới Nam Định mà chẳng gặp cái « F » nào, Hai chàng cười lý thú.

— Rõ ràng là được một bữa xanh mặt, nhưng có thể mình mới thấy được bản lĩnh của mình ! Thành kết luận. Anh tiếp :

— Vào tối khu 4 vẫn « song ca » bản « bài ca gửi gậy » như điên ! Hai chàng cùng cười lớn. Huy nắm tay lại như ghìm sự khoái trá của mình, giọng anh chậm lại buồn buồn :

— Cũng tại bọn « trống » khu trờ cả, giá chúng nó từ cách thi bố bảo ? Nhưng mà... Huy thở dài chán nản. Thành sôi nổi lý luận :

— Mày bảo còn thế nào nữa ? Tâm lý người ta phát triển theo qui luật khách quan, bên cạnh cái chết, mà không thể « tép » đi đâu được thì tội gì mà giữ ? Tao thấy bọn mình rửa tội trước cho chúng nó như vậy là đúng, linh hồn được siêu thoát về thiên đường với Chúa k' ôi ân hận ! Huy buồn thiu nằm im nghe bạn nói. Bỗng Thành chửi đồng.

— Mẹ kiếp chiến tranh, tại chiến tranh hết không thi đến « ôi uào » ? Ở « đất thánh » bây giờ chin mươi phần trăm là « thợ đột » (3) « thợ cắc cung kính » (4) tuýt, tiếc « khói » àm àm ! Thành giữ Huy lại. Như có chuyện gì quan trọng anh ghé sát vào tai bạn.

— Tao với mày còn « năm lang » tới mai sang Gia Lâm ăn thử vài miếng « cơm den » (5) đi ! Huy đầy Thành ra, giọng anh đanh lại :

— Đừng có « mâu đít bốc lên mặt », ra đech gi hóm nó tao thử hút một điếu « trương son » (6) có phết cái ấy, tự nhiên thấy từ đầu đến bụng tăng ngàn cân hai chân thì nhẹ leo chì muỗi ngã, nhức đầu thấy mè báu bở gi ? Thành động viên bạn.

— Tại chưa quen đấy thôi, à phù duong chia đưa mày lên « hoa quả son », mà. Huy bức minh sảng giọng :

— Thời đẹp đi ! « tốn dẫu » mà ốm người, nghiện ngập vào là dèo ra gi cả, trong mấy thẳng « hút sách » thi mày biết, như nhái bén ấy « gioi cấp 1 » (7) « fai liêu xiêu ròi, mà vò phúc bọn « mìn » (8) nó biết thi « cấp » một gông, « i gao » đi khuya ròi ! Huy giục hận, anh nằm lại ngay ngắn. Hình ảnh Thuần như nàng tiên trong chuyện cổ tích trùm lên suy tư của chàng. Thành cũng nằm lại anh nhắm tính số tiền đã tiêu, chuyện đi vừa rồi hai chàng làm một chuyến lá nón từ Thanh Hóa ra được lãi hơn ba trăm. Thành mua đồng hồ còn lại một trăm, tiêu đủ các món đồ đường mứt năm chục, bây giờ còn lại năm chục, anh nghĩ thế nào cũng phải đặt một cái tép, phần thắng Huy để chuyện sau. Chủ nhật

bay bướm với Hương... nghĩ tới cô gái xinh đẹp đã thuộc về mình Thành sung sướng với những hình ảnh mà chàng cho là đẹp trong cuộc đời.

Căn phòng êm á, tiếng ngáy vo vo, lúc này gần nửa đêm. Ngoài trời trăng sáng vắng vặc, ngôi sao đồi ngồi kéo thành vạch lửa dài rồi tắt ngầm với vàng trên bầu trời bên phía Hà Nội đèn điện sáng trưng tiếng máy ca đêm vẫn thở ầm ỉ mét nhọc. Con sông Hồng vẫn rào rào tấp vào thành phao tung đợt sóng. Đoàn xe đêm cái nọ nối đuôi cái kia với vâ qua cầu.

xx

Hôm nay chủ nhật phố phường Hà Nội nhộn nhịp hơn những ngày thường. Những tà áo màu tung bay quanh Hồ Hoàn Kiếm, các cửa hàng giải khát đông người xếp hàng chờ đợi. Hôm nay hầm ho được quét dọn sạch sẽ, những dãy hầm xay, công cộng quanh bờ hồ, được kẻ thêm những chữ « cấm vứt rác ! Cấm phỏng vể ! » phía cầu lắc bộ thống nhất tiếng ca bài chòi lô tô vang vang, hào hức Thủy đạo một vòng quanh bờ hồ, rồi nòng lên tàu điện về nhà. Hôm nay Thủy về tiễn anh Chung, anh cả của nàng là bí thư chi đoàn thanh niên kiêm đội trưởng « thanh niên nếp sống thời chiến », đi bộ đội, gia đình Thủy đóng đủ quanh bàn ăn, Ba, Mẹ và năm anh em Thủy. Nghe tin con trai lớn đi bộ đội, hai ông bà già ít nói cười hẳn. Bà mẹ thì sụt sịt cả ngày hôm qua khi Chung nhận được giấy gọi, ruột gan bà nóng như lửa đốt, nó đi còn ngọc nghênh quá, giá có vợ có con rồi thị an tâm mình, cái thẳng thật là... từ lâu, bà đã nghĩ tới chuyện lấy vợ cho Chung, nhưng Chung không chịu. Anh nói với mẹ : « thời buổi này « đàn ông phân phối, đàn bà tự do » mà lo gì ? Làm b. đau lòng, càng ngẫm nghĩ càng thấy bứt rứt. Chuyện Chung đi thế nào rồi cũng phải đến, ở khu phố này cứ lần lượt ra đi, nhiều đứa ít tuổi hơn Chung cũng đi rồi, mà sao bà vẫn thấy lo lắng khi có giấy gọi Chung nhập ngũ, giá cứ từ từ vài năm nữa Từ lâu, bà nghĩ Chung lo việc đoàn thể ở khu phố nên thế nào cũng được châm chước. Thế mà... nó đi không biết bao giờ về ? Ở miền Bắc còn đỡ, phải vào Nam thì thật khổ. Càng nghĩ bà càng thấy đau lòng, không biết đến bao giờ mới yên ? Tàu bay, tàu bò đánh nhau đang « ẳng mấy mươi năm ». Ngày tiếp quản bà tưởng thế là yên rồi, mà không ngờ đến bây giờ còn đánh nhau. Càng vẫn minh biện đại bao nhiêu, càng chết bấy nhiêu, mỗi lần máy bay oanh tạc nghe nó gầm rú, nghe tiếng súng nổ đinh tai nhức óc thật là khủng khiếp, bà sợ cho con cho chồng, cho chính bản thân. Nay thẳng Chung nó đi Ba càng sợ, rồi nó ra sao nơi hòn đảo, mũi tên ? Bà muôn níu giữ con lại. Đối với bà nó vẫn còn bé bỏng thế nào ấy, làm sao kham nổi ? Ý định giữ con bùng lên trong tình thương của người mẹ, rồi lại tắt đi trong sự tuyệt vọng đau đớn, bà thở dài. Ủ, cũng rầy rà, còn chính quyền, còn bà con hàng xóm, taitieng

cả đời nuôi giấy con đào ngũ, phạm pháp, còn bao nhiêu chuyện.. một sợi giấy vô hình cứ thắt chặt lòng bà rồi rắn ra trong hy vọng con bà được ở miền Bắc, điều này, làm bà đỡ khổ hơn, nhưng bà vẫn lo, cả đêm qua bà thức trắng. Hồi con Thủy đi bà cũng lo, nhưng nó được ở Hà Nội, lại về luôn nên bà yên tâm. Bà thấy tiếc, sao thẳng Chung không đi hồi con Thủy có phải bây giờ đỡ không. Từ khi nghe con đi, ông ấy bay cau, gắt vò cờ, chiều qua cũng quật cho Yên một trận không hiểu thế nào ? Nghĩ tới chồng bà biết ông cũng đang suy nghĩ về con, nó làm ông nở may nở mặt với hàng phô, nó là con trai cưng của ông. Nghĩ tới điều này bà thấy lòng thắt lại, đúng là « được tiếng khen ho hen chằng cỏ ». Lại chuyện ông ấy đánh thẳng Yên, bà thấy bức với chồng, càng nghĩ càng thấy xót xa bất lực, con mít bà thêm quẳng thảm, qua một đêm không ngủ, nhìn đàn con quây quần ăn uống ngon lành, bà thấy lòng tan nát và miếng cơm mà đáng ngắt không trôi, cui xuồng bà lau vội giòng nước mắt vừa trào ra. Thủy đang cười, nói, thấy mẹ khóc nàng sụt lại, ông bố cũng bỗ bát, đưa di lên lầu, Chung bối rối nhìn cái em. Anh quay sang mẹ nói như dỗ dành :

— Thời mà Mẹ ! con đã chết đâu mà, Mẹ khóc con buông con đi tập trung luôn bây giờ. Lời nói của Chung như lưỡi dao chọc thẳng vào tim người Mẹ. Bà tức lên. Thủy đỡ mẹ vào phòng, lát sau nàng quay ra, năm anh em ngồi ăn cơm, tiếng cười nói lại rộn lên như những buồi trưa chủ nhật khác. Chuyện anh đi tuy bất ngờ, nhưng Thủy thấy chẳng có gì cả, nó tất nhiên, nàng đã qua từ bao giờ những lần ra đi của bạn bè, họ hàng rồi đến nay là Chung, tất cả đều như nhau, đến tuổi là đi. Con trai thời loạn như vậy. Nàng thấy mấy thẳng trốn nhập ngũ thật nhục, chẳng còn giá trị con người, lẩn lút như con chó. Về tiễn anh đi bộ đội Thủy thấy phấn khởi đằng khác, không có gì đáng suy nghĩ cả, đâu vào đây hết. Ba đưa em trai thì như không có gì xảy ra, chúng mừng anh Chung đi ở nhà càng tự do, mà có ông anh đi bộ đội cũng khoái, vừa ngồi ăn chúng vừa chọc nhau chí chóe. Không thấy ba mẹ trở lại, Chung áy náy anh bỏ bát đũa ra nằm dài trên đì vắng. Thấy Chung có vẻ buồn Thủy nhảy nhảy nhìn anh, Mấy đứa em rộ lên cười, Chung nằm thử người. Anh thở dài một nhoc :

— Sao hồi được đi « khựa » mình không tách cho rồi, bây giờ lại phải đi lính, cũng tại mình cả, cứ tưởng còn lâu nó mới sờ tới nên chủ quan ở lại chờ đi Nga, đời đều thực. Hôm qua lúc trao quyết định của khu đoàn cho mình, thẳng cha bí thư còn nói « cậu đi đúng lúc thừa thắng xông lên ». Mẹ kiếp mình biết tống rồi, hàng tập giấy báo tử ủy ban hành chính còn giữ, đã dám đưa đê bảo tin cho người ta dâu, « cậu sơ vit » (9) ở miền Nam chứ ở đâu ? Còn lâu mới xong, hai luồng tư tưởng chạm nhau, đừng hòng bên nào chịu bên nào, chỉ chết lính, nghĩ cũng tội bọn choai choai ►

Hà-Nội, sún gáy chung nó mình cũng không muốn, nhưng qua, quần áo đầu đít *cua* cầm đánh nhau loạn cả lên những bộ mặt non choet bối rối sợ hãi khi Chung cầm kéo cát tóc, cắt ống quần hiện đến, anh thấy thương thương, chẹt hình ảnh xương xâu đều cảng của thằng Nam bộ tập kết bùa trước lùn mặt anh nóng phừng phừng như đang đối diện với hàn. Anh tiếc, hôm ấy mình đánh ít quá, mà nó bị *đã* phờ râu ra còn gì? Mè kiếp, đè tiên hết *cố* nói. Già bốn năm chục tuổi rồi còn lại dùng lúc người ta xếp hàng đóng trật đầu cha may ra, dí vào đít người ta đè gõ gạc, không hiểu có kinh cảm gì mà có người khốn nạn đến mức ấy! Nét mặt tức giận của cô gái trẻ tuổi hiện đến, Chung thấy ngưỡng ngượng như chính anh vừa làm chuyện bẩn thỉu ấy, vắt tay lên trán Chung thở dài sờn srot. Chuyện đi bộ dài trở về với anh, thời kệ mẹ nó, có số cờ số đêch gì? Chung tự nhủ. Ủi còn Bich ra sao? Đầu óc anh bỗng rối cả lên khi nghĩ tới người yêu. Chuyện đi ở dãy vặt anh tốt cung. Đi, được! Nhưng anh sẽ vận động để ở ngoài Bắc. Những bộ mặt quen thuộc trong ụy ban niện đến rõ ràng trong đầu anh. Chung nắm tay lại, nhất quyết phải ở lại miền Bắc, dù là ở linh gác cõi gác cũng được! Quyết định với ý nghĩ của mình Chung thấy lòng nhẹ đi, lo lắng như tiêu tan hết. Anh nhởn dậy bước lại chiếc gương lớn đóng trên tường, ngắm mình trong gương, sờ lại mái tóc Chung càng thấy bằng giả nào cũng phải ở miềun Bắc,

xxx

Lúc này buổi trưa, cầu phao đã mở nhịp «thông thuyền» tung đoàn tàu từ thương lưu kéo hàng chục chiếc sà lan đang xuôi về phà đen. Phía hạ lưu, những chiếc thuyền buồm lớn căng gió, đe sóng lao lên, sự vận chuyển qua khúc «mõ» của cầu phao như mac cùi, vài tiếng hò chèo thuyền xa xa vọng lên tha thiết, man mac cảnh Thăng Long ngựa xe rập riu trước kia.

Phía mõ cầu Hà Nội, mấy chiếc ca nô bọc sắt cõi lớn buộc sát nhau, mũi nổ vào thành cầu, những hòn hình nòng cản đối trực của các chàng trai liên tiếp lao vun vút xuống dòng sông cuồn cuộn, trôi mãi ra xa nhấp nhô giữa dòng nước những mái tóc ướt đẫm.

B n này nổ cầu Gia Lai, một chiếc tàu lớn có gắn khẩu súng phong không, mấy cô gái tinh nghịch rẽ rẽ nòng súng nhảm theo những chiếc đầu đang chơi vơi trong lớp sóng. Thuần bước ở luồng lái ra, nhìn thấy thế nòng hét inh lèn, mấy cô pháo thủ với vàng ngọc súng lèn, rồi nã ra cười như nạc nở. Thuần trèo lên nóc tàu. Nang gát bức túc:

— Chung mày định đi từ cù nút dây hả? Mỹ, Hằng, Hạnh lùng tung cười trừ. Tbuần dứt lại nang nãm nòng ra lệnh.

— Tùi đội chúng nó còn tập bơi mình tập xong bay giờ tất cả lau súng!

Tren đầu bến, ba chàng trai ngồi xóm sát mép nước. Hùng cầm một nắm đá ném theo đám bợt

nước lèn bèn, viên đá vừa chạm nước đánh chửm, Hùng lai la lên khắc lão này! cứ thế chàng ném bết nám đá cầm ở tay. Tảo ngồi bốc từng nắm cát trót nhéo phoẹt, thả từng giọt xép thành quả nái bé xiu, say nè như một đứa trẻ. Nam tràn ngâm nhìn dòng sông, ý nghĩa của anh như ùa ra chảy theo dòng nước mát mẻ, bất giác Nam thở dài, một sự ấm áp đang trào lên trong lòng, nhìn sang Hà Nội, anh muốn bay qua sông chạy ngay về nhà lùc này. Từ khi đi đến nay, hôm nay Nam cảm thấy nhớ nhà trong lúc anh buồn, sự thật của cuộc đời dần dần làm Nam hiểu: sự đê tiện hèn mọn của con người bây giờ anh thấy rõ ràng sâu sắc Nam cảm hồn, giá nó là cái gì anh có thể đậm nát bằng sức khỏe của mình! Nhưng những điều bâ thiều ấy lại nằm trong khối óc, trong tư tưởng của con người, hiện tại Nam thấy bất lực trong sự nóng nảy, còn mỗi cách viết báo, chỉ có viết bao đê xây dựng, điều này chưa thỏa cho anh, on não cũng có loại người này, phải thế nào đậm chất được cái vô hình đó trong cuộc sống rộng rãi! Những chuyện xảy ra lần lược đến với Nam.

Lần họp chí đoàn vừa rồi, anh phê phán Giao vì thái độ quan liêu trong công tác phụ trách kỹ thuật của hắn, chuyện đâm phao, Giao phải chịu trách nhiệm với cấp trên, nhưng hắn chối bỏ và đồ lối cho tiêu chí «bão duỗi» vấn đề thứ hai là luyến ái quan lệch lạc của Giao đối với một vài đồng chí nữ trong đơn vị, Nam được hội nghị ủng hộ, nhưng Giao không tiếp thu hắn bảo thủ tráng trọng gây nên sự phản nộ trong anh em. Chuyện thứ hai, phó bí thư chi bộ kiêm quản lý đơn vị là Mùi, bắn hạch toán kinh tế của Mùi lém nhem, nhieu khoản chi trội hàng trăm đồng không có lý do, Mùi chối quanh bằng lý lẽ nguy biện vô lý. Chuyện thứ ba, bí thư chi bộ Qui từ thù cá nhà địa phương chủ nghĩa. Nam phê bình thẳng thắn với tất cả tình đồng chí xây dựng của mình.

(CÒN NỮA)

CHỦ THÍCH :

- (1) gang thép—Hình khu gang thép Thái nguyên in trên tờ bạc 10, tờ bạc to nhất ở B.Việt.
- (2) than đá—Hình khu mỏ Hồng Quảng in trên tờ bạc 5 đồng to thứ nhì ở Bạc Việt.
- (3) thợ dệt—ăn trộm
- (4) thợ cắc cung kính—ăn cắp xe
- (5) cơm đen—thuốc phiện
- (6) trường sơn—loại thuốc rẻ tiền nhất
- (7) gió cấp 1—gió nhẹ nhất
- (8) múa—công an.
- (9) «Khựa» : Tàu *cau sor vit* lò thiêu người của Hitler lập ở Ba Lan.



Thể vận hội 72 tại Munich

CHU THU GIANG

Hitler, Quốc trưởng Đức Quốc Xã, người chủ trương dân tộc Đức thuộc nòi giống Aryan là một nòi giống siêu đẳng, hơn hẳn mọi giống khác trên thế giới, năm 1936 đã phải chứng kiến tại Thế Vận Hội Bá Linh cái cảnh người Mỹ da đen Jesse Owens vinh quang chiến thắng «siêu nhân» của nước Đức tên Nordic để chiếm huy chương vàng cho cả bốn bộ môn thi đấu. Từ lần bại trận ấy, rồi tiếp đến bại trận Đệ nhị Thế chiến, nước Đức, Đông cũng như Tây, chưa bao giờ lãnh tổ chức Thế vận Hội. Cho đến năm nay, 36 năm sau, Thế vận Hội mới lại được tổ chức tại Munich, Tây Đức. Đây là Thế vận Hội lần thứ XX, tổ chức từ 26-8 đến 10-9-1972.

Nhất cử lưỡng tiện

Munich là thủ phủ của xứ Bavière, thuộc Cộng Hòa Liên Bang Tây Đức, dân số 480.000 người sau Thế chiến tăng lên 1.300.000 ngày nay, và vẫn tăng đều với nhịp điệu 30 đến 40 ngàn mỗi năm. Thành phố nằm trên con sông Isar với độ cao 530m cách mặt biển, một cao độ vừa đủ để Munich trở thành

vận (4000 đơn vị gia cư, chứa 12.000 lực sĩ và nhà diu đất) sẽ trở thành một khu gia cư tối tân cho dân Munich; làng thể vận dành cho lực sĩ sẽ thành một cư xá đại học. Trung tâm truyền thanh truyền hình của Thế vận Hội trong tương lai sẽ biến thành một trường cao đẳng thể dục. Riêng khu cư ngụ của báo chí (2000 đơn vị gia cư, chứa 4000 người) sẽ là một cư xá có khu buôn bán. Hầu hết các đơn vị gia cư hiện nay đã có người mua ca. Về giao thông thì nhờ Thế vận Hội, Munich có thêm hệ thống xe điện ngầm và xe lửa cùng 275.000 dặm vuông đường mới gồm cả bờ biển, sẽ giải tỏa cái khói 400.000 xe hơi của Munich.

Người Đức :

kỹ luật, kỹ thuật và lao động

Có một chi tiết vui vui là người ta đã chọn địa điểm tổ chức Thế vận hội đúng vào nơi trước kia là phi trường mà Neville Chamberlain đã đáp xuống để gặp Hitler năm 1938. Sau đấy phi trường được dùng làm nơi đổ gạch vụn và rác rưởi do các vụ đột bom — có đèn hàng triệu tấn. Rồi cách đây 4 năm, 250 kiến trúc sư và kỹ sư cùng với 4.000 thợ qui tụ từ khắp nơi trên thế giới bắt tay vào việc xây dựng cơ sở thể vận ngay trên bãi hoang không lồ ấy. Làng Thể vận là một khu cư trú mà những người đã từng tham dự các Thế Vận Hội trước đây đều cho rằng vượt hẳn các làng thể vận trong quá khứ, nhất là về phương diện tiện nghi. Vận động trường chính chứa được 80.000 khán giả có mái che không lồ bằng kính đặc biệt lợp trên một cái sườn bằng thép. Hồ bơi dài 50m cũng được lợp và được trang bị máy điều tử tinh vi có thể tinh thời gian bơi từng một phần ngàn của một giây. Sân đua xe đạp với đường đua nghiêng chu vi 285 thước được xây cất do kiến trúc sư Schuerman người Đức, người đã xây tất cả các sân đua xe đạp lớn nhất trên thế giới cho đến nay. Phòng thi bắn súng có thể xem là một tác phẩm xây cất tân tiến nhất thế giới ngày nay: do cách xây cát và cách trang bị đặc biệt những

tiếng súng nổ của một xạ thủ không hề ảnh hưởng đến sự tập trung tinh thần của xạ thủ bên cạnh. Riêng cho môn đua thuyền vượt thác, người ta đã làm hẳn một thác nước nhân tạo tại Augsburg cách thành phố Munich chừng 60 cây số, mà các tay đua và các nhà điều dắt Đức cũng như ngoại quốc, sau khi vượt thử đều đồng ý đó là một đường đua thuyền đẹp nhất họ chưa từng thấy. Và rồi các phòng tập, phòng thi đấu quyến Anh, sân bóng rổ, đất đua ngựa...mỗi mỗi đều hoàn hảo. Ông Sergei Pawlow, chủ tịch Ủy Ban Thể Dục Thể Thảo Quốc gia Sô viết sau khi đi thăm các cơ sở tại đây đã truyền bối: Huy chương vàng đầu tiên phải được ủy Ban Thể Vận trao cho những nhà kiến trúc các cơ sở Thể Vận Hội Munich.

Tuy nhiên tất cả công trình trên không phải là không có khuyết điểm, dù là không mấy quan trọng. Ông Willy Daume, Chủ Tịch Ủy Ban Tổ chức Thể Vận Hội Munich đã cố gắng kềm điếm ưu khuyết điểm của cơ sở thể vận trị giá 750 triệu Mỹ kim này trong các cuộc tranh đua tiền thể vận. Những khuyết điểm mà lực sĩ và kỹ giả quốc tế ghi nhận phần lớn liên quan đến cái mái che nắng mưa khổng lồ trị giá 175 triệu Đức Mã (65 triệu Mỹ kim). Họ cho rằng cái mái quá đắt giá ấy khi lợp lên vận trường trông chẳng có gì vĩ đại cả, chỉ như một cái lều thông thường thôi. Hơn nữa gió thời lộng khá mạnh trong vận trường sẽ làm khó chịu các lực sĩ diễn kinh không phải là ít. Ngoài ra «chiếc lều giá hàng trăm triệu bạc» này cũng giữ sức nóng mặt trời lâu hơn những kiến trúc thể thao quốc tế khác. Nhưng cũng may rằng những ngày thể vận hội lại vào dịp cuối hè, trời đã bớt nóng nhiều rồi.

Cũng đã xảy ra vài vụ trục trặc của các máy móc trang bị, nhưng chắc chắn người ta sẽ điều chỉnh kịp thời.

Với cơ sở ấy, với tinh thần kỷ luật của người Đức, Thể Vận Hội Munich hứa hẹn sẽ diễn ra rầm rộ theo chương trình đã định, mọi việc sẽ ăn khớp với nhau như một guồng máy. Về phương diện tổ chức, thật là tuyệt. Nhưng tinh chất quả may móc cũng phi tồn qua

lớn lao cho thể vận hội không khéo lại làm mất cái ý nghĩa mà ông Coubertin muốn làm sống lại khi ông làm tái sinh Thế Vận Hội vào năm 1896, cách đây 76 năm.

Munich ăn nhậu

Du khách đến Munich trong Thế Vận này khỏi lo lắng về vấn đề ăn thực. Munich đầy cả hiệu ăn, đủ loại sang hèn, ngon dở. Phần đông đều có món đặc biệt heo sữa với khoai táo và Weisswurst (xúc xích thịt bê trắng). Người Đức uống bia như uống nước, nhưng thống kê gần đây cho thấy số lượng bia tiêu thụ tại Munich hơi giảm trong khi rượu chát lại tăng. Tuy nhiên thành phố vẫn như ngập lụt với rượu bia. Hofbrauhaus là một quán rượu bia nổi tiếng: một căn nhà thực lớn ẩm khói thuốc và nồng mùi bia, từng dãy bàn dài luôn luôn đầy khách ngồi dẫu hót xèn lèn tiếng nhạc. Người ta bắt đầu uống vào lúc 9 giờ—9 giờ sáng. (So với quán Chùa của xã thi giờ giấc này chắc còn kém ta: ta bắt đầu uống từ tờ mờ sáng và khói thuốc tán phét và âm nhạc héo dai suốt ngày; 7 ngày một tuần và 4 tuần một tháng đều như thế).

Ai sẽ thắng?

8500 nam và 1500 nữ lực sĩ sẽ noi theo khẩu hiệu Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn mà lập các kỷ lục mới tại thể vận hội Munich.

Bơi Lội, môn xua nay vẫn tạo nên những ngôi sao lấp lánh, sẽ được xem là quan trọng nhất trong chương trình thi đua năm nay. Người đoạt huy chương vàng đầu tiên về môn này là Alfred Hajos, Hung Gia Lợi, đã thắng cả hai cuộc đua tại Athens năm 1896. Cá hai cuộc đều tranh đua dưới biển giữa lan sóng lạnh cao gần 3 thước. Sau đây Hajos thổ lộ: «Lòng ham muôn sống còn hoàn toàn lấn át trước mong thắng cuộc». Năm nay 3 tay bơi Mỹ Úc và Đông Đức có hy vọng sẽ làm kẽ sảng chênh nhất của cả Thể vận Hội 72 tại hồ bơi lồng lẩy Munich.

Tay bơi Mỹ Mark Spitz, hồi 18 tuổi đã tham dự Thể vận Hội Mẽ Tay Cờ với hy vọng có thể đoạt sáu huy chương vàng, nhưng cuối cùng chỉ được 2 vàng, 1 bạc và 1 đồng. Năm nay Mark hiện giữ 3 kỷ

Lục thế giới về bơi tự do và bơi bướm.

Cô Shae Gould của Úc đã 15 tuổi đã tự tạo cho mình kỷ lục của một tay bơi nữ giỏi nhất trong lịch sử. Về bơi tự do cô đã chiếm kỷ lục từ 100m đến 1.500m nữ. Tại Mexico cô đã tỏ ra bình tĩnh, khiêm nhượng đương đầu với các cuộc thi đua căng thẳng ngọt thở. Năm nay cô sẽ dự 4 cuộc thi tự do, và nếu chương trình không thay đổi cô sẽ bơi luôn ba cuộc nữa. Với hy vọng 7 huy chương vàng!

Roland Matthes 21 tuổi được xem là anh hùng số 1 của Đông Đức, một xú say mê thể thao, nơi các lực sĩ vô địch được thường tiễn, nhất là khi thắng được Tây Đức. Tại Mexico anh đã đoạt hai huy chương vàng, và năm nay tại Munich anh có thể đoạt thêm 5 cái nữa, tùy số cuộc đua anh sẽ tham dự. Anh là người giữ kỷ lục bơi ngửa 100 và 200m luôn 4 năm qua không ai phá nổi.

Điền kinh có một chương trình tranh đấu quan trọng bậc nhất tại Munich, sau bơi lội. Theo truyền thống, ai thắng môn chạy nước rút 100 thước vẫn được mệnh danh là «con người nhanh nhất thế giới.» Đầu năm nay, trong khi các tay đua Mỹ chạy trỗi sụt thất thường thi danh hiệu trên có vẻ như được gán cho Nga. Valery Borzov, người xú Ukraine đã thắng các tay chạy quốc tế luôn ba mùa. Năm nay địch thủ của anh có thể là Pietro Mennea, Ý, hoặc Fean Louis Ravelomanantsoa của Cộng hòa Malagasy nhưng trong một cuộc đua thử tháng vừa qua tại Mỹ, Eddie Hart và Reynaud Robinson đều đạt được kỷ Lục thế giới là 9.9 giây. Môn này có thể có nhiều bất ngờ!

Trong điền kinh, nhảy sào là môn rất khó về kỹ thuật. Từ 1970 kỷ lục 18 feet vẫn về tay Hy Lạp. Thế nhưng tháng 4 vừa rồi Kjell Isaksson của Thụy Điển đã nhảy qua 18ft 1in, rồi sau đó lại nâng cao lên hai lần nữa. Nhưng sau cùng Bob Seagren, một người Mỹ đang hy vọng theo ngành đóng phim lại tạo kỷ lục 18ft 5 3/4 in. Anh tin có thể nhảy qua 1971 tại Munich.

Chạy 1.500 thước cũng là môn hấp dẫn. Hai đối thủ rõ nhất của môn này là Keino của Kenya và Jim Ryun của Hoa Kỳ. Keino mặc dù bị bệnh sốt rét, vừa rồi vẫn là người chạy 1.500 thước nhanh nhất trong năm, 3 phút 36 giây 8. Trong khi đó Ryun sau hơn 18 tháng tập luyện cũng có thể làm nên chuyện lầm nhưng 1.500 thước chắc chắn không phải là cuộc thi tay đôi. Còn mấy tay cù khôi nữa của Kenya, Ý và Hoa Kỳ cũng đang chờ lùi thừa đủ.

Về phía phụ nữ, năm nay sẽ chạy 1.500 thước lần đầu tiên. Vera Nikolic của Nam Tư có lẽ sẽ tranh cả 800 lẫn 1500 thước. Madeline Manning Jackson của Mỹ cũng sẽ Good bye xứ Columbus của cô để qua Munich với quyết tâm sẽ đoạt huy chương vàng lần nữa về môn chạy sau khi đã đoạt lần trước tại Mexico.

Ngoài ra người ta còn để ý chương trình đồ vật, chương trình bóng chuyền (mà chắc là Nga và Nhật sẽ gặp nhau ở chung kết), Pakistan và Ấn Độ sẽ dùng đồ nhau trả lại không phải tại Bangladesh mà là tại Munich. Nga tranh nhau kịch liệt huy

cả thế giới đang cố gắng từng hơi thở để được Nhanh hơn, Cao hơn và Mạnh hơn.

xx

«Thể Vận Hội nhằm kết hợp những đức tính có thể dát sẵn loại người tới chỗ hoàn hảo». Cha đẻ thể vận hội ngày nay, bà tước Coubertin đã mơ ước như vậy. Dĩ nhiên thực tế không thể nào giống y như mơ ước. Năm 1956 tại Melbourne một trận đấu cầu nước đã trở thành một cuộc cách mạng nhỏ cho người Hung gia Lợi : Hung và Nga tranh nhau kịch liệt huy



Một công trình kiến trúc vĩ đại: một mái che nắng mưa được chế tạo bằng một loại kính đặc biệt và rộng đến 75 ngàn thước vuông bao phủ thể vận trường (trên trái) và hồ bơi thể vận (dưới phải).

(ảnh của Tòa Đại Sứ Đức tại Saigon)

chương vàng của môn cầu nuroc đến nỗi máu đã nhuộm đỏ cả nước hồ xanh. Tự ái của quốc gia bao giờ xem ra cũng lớn hơn niềm mơ ước lý tưởng của bà trước Coubertin.

Nhưng mà có sao ! Nếu vì tự ái quốc gia mà nhàn loại cứ gặp nhau bốn năm một lần để tranh đấu, dung độ nhau trong Thế vận hội thì nhàn loại quá... có phước quá. Khảm hiện có sẵn : Nhanh, Cao, Mạnh hơn, tha hồ mà tranh. Không vô phước như VN, thường trèo ở trong một vận động hội mà có mấy môn cứ chơi mãi quanh đi quẩn lại chỉ thấy bắn súng, đấu gươm ! Chơi mãi trò này thì chắc không thể nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn được mà chắc chắn cứ mỗi ngày lụn bại mãi cho đến lúc diệt vong.

CHU THU GIANG

Các tay đua xe đạp thế giới sẽ tranh tài tại sân đua dài 285 thước (trên) trong lúc các tay đua thuyền vượt thác sẽ thi đua tại đoạn thác nước nhân tạo (dưới) ở Augsburg cách Munich 60km.

(Ảnh Tòa ĐS Đức)



Các trang bị điện tử tại hồ bơi dài 50 thước (trên) có thể đo thời gian bơi từng một phần ngàn giây. Dưới : Chạy đua 110 thước rào trong dịp sử dụng thử Thế vận trường Munich.

(Ảnh Tòa ĐS Đức)



diên ảnh

Phim YÊU
lên Hội Đồng
kiểm duyệt phúc thẩm

Sau hơn hai tháng chuẩn bị chuyên phim, viết phân cảnh, kỹ thuật và tuyển chọn diễn viên, chuyên viên, thuê máy móc và tìm kiếm địa điểm, ngày 5-12-1971. Nhóm phim Nghệ Thuật bấm máy khởi quay phim «yêu». Cuốn phim hoàn tất vào ngày 10-8 năm nay. Đây là một cuốn phim được thực hiện trong một thời gian khá dài, so với những phim khác, và cũng là một cuốn phim đã đi thu hình tại nhiều nơi nhất. Nhóm Nghệ Thuật đã xuống tận ao Bà Om, tỉnh Vĩnh Bình, để chỉ quay có 5 phút phim cảnh Đạt đến tìm



Anh Ngọc và Thanh Lan trong phim «Yêu»

Điểm cho đúng như nguyên tác của nhà văn Chu Tử. Nhóm cũng đến tận giòng sông La Ngà để quay cảnh Đạt bể cháu. Điểm di tầm suối.

Sau đó là Vũng Tàu, Biển hòa và tại thủ đô Saigon Gia định.

Nhạc sĩ Văn Phụng đã được mời đảm nhận phần nhạc cho phim «Yêu». Cuốn phim cần 60 phút nhạc, nhưng Văn Phụng đã soạn và đã thâu tới 180 phút để rồi sau đó, ngồi chọn lựa theo hình ảnh và đối thoại của từng cảnh trong phim. Có người cho rằng nhạc chính của cuốn phim «yêu» phảng phất âm điệu của «Summer 42». Văn Phụng không phủ nhận điều này nhưng nhạc sĩ cho đó là âm điệu lãng mạn tình cảm được phát huy, khai triển từ nhạc cổ điển Tây phương chứ không phải là một sự bắt chước gần gũi từ phim «Summer 42» sang phim «Yêu».

Tuy đã hoàn tất, nhưng chưa biết khi nào «yêu» mới được trình chiếu ra mắt khán giả tại các rạp thủ đô. Lý do rất dễ hiểu là nhóm Nghệ Thuật còn phải chờ quyết định của các chủ rạp. Các vị chủ rạp hầu hết là người Trung hoa liệu có thích phim «Yêu» như những phim chưởng hoặc những phim mà nội dung chỉ nhằm mục đích thỏa mãn những đòi hỏi của khán giả bình dàn không?

Mấy ngày nay, đạo diễn Đỗ tiến Đức toát mồ hôi trong việc chờ đưa con tinh thần của mình đến nhà những chủ rạp để gả bán. Vậy mà vẫn chưa biết khi nào phim «Yêu» được chiếu.

Ngày 11 tháng 8-72, Hội đồng kiêm duyệt sơ thẩm đã xem phim «Yêu» và đã có quyết định như sau :

Phim yêu có nội dung phản luân lý vì trong đó thầy giáo đã yêu học trò của mình. Ngoài ra còn có vài đoạn kích thích dục tình. Bởi thế trên bước đường làm nghệ thuật, ngày 22-8-72, nhóm Nghệ Thuật lại phải mang «yêu» chiếu trước Hội đồng kiêm duyệt phúc thẩm.

Những con mắt của quý vị kiêm duyệt đối với phim VN thật khắt khe trong khi đối với phim ngoại quốc thì lại quá dễ dãi. Chẳng hạn khi kiêm duyệt phim «Tàu», chỉ cần 1 người thông ngôn nói lưu lo dịch theo kiểu通俗 thuật cũng được, nhưng với phim Việt một câu nói không rõ cũng bị thắc mắc rồi.

Ai đã xem cuốn phim «Tu peux ou tu ne peux pas» chắc còn nhớ cảnh cởi truồng của cô đào chính hơi lâu vậy mà không sao, nếu phim VN chỉ cần hở áo 1 thoáng cũng bị cắt. Cuốn phim «Mourir d'aimer» và mối tình cô giáo yêu học trò của Pháp đã được long trọng trình chiếu. Còn cuốn phim «Yêu» diễn tả mối tình chân thật của một ông thầy kèm trẻ tại tư gia với cô gái học trò, lại bị ngăn cấm ???

Theo Đạo diễn Đỗ tiến Đức, ngoài việc ráo riết lo cho cuốn phim «Yêu», ông còn đang cho ấn hành một quyển sách nói về Phim yêu. Qua cuốn sách này, người đọc sẽ được biết tường tận những hi tiết trong việc thu hình, 1 cuốn phim. Từ hàng chữ trong bảng phân cảnh, khi muốn thực hiện thì máy Camera phải đặt như thế nào. Tài tử ở vị trí nào và khi thu hình thì hình sẽ ra sao. Kèm theo sách còn rất nhiều hình tường thuật đối chiếu. Sách in Offset và sẽ phát hành cùng tuần lễ chiếu phim «Yêu» tại Saigon.



Thanh Nga, Phương Hồng Ngọc, Túy Hoa và Văn Giai (dựa lưng) trong «Nắng Chiều»

Nắng Chiều ra mắt tại Biên Hòa

Thứ bảy tuần qua, Li Do phim đã cho trình làng phim «Nắng Chiều» tại rạp Li Do Biên Hòa. Đây chỉ là lần ra mắt báo chí và thân hữu thôi. Ngày trình chiếu «Nắng Chiều» thực sự của Li Do phim tại các rạp Saigon là 30-8.

«Nắng Chiều» diễn tả tình yêu giữa một người lính chiến tranh chính trị (Hùng Cường) với một cô thôn nữ (Thanh Nga). Vì công tác, người lính phải đi xa, trong khi ở tại làng, cô thôn nữ bị nhiều người ghét tim cách hăm hại. Ngày tháng qua đi, mọi gian khổ vượt qua, và đôi tình nhân nối tiếp những ngày tháng hạnh phúc.

Nắng Chiều quy tụ các tài tử Thanh Nga, Hùng Cường, Phương Hồng Ngọc, Túy Lâm Ngọc Phu, Túy Hoa và Văn Giai.

Liên Ánh công ty trình chiếu «Bảy ngầm» cuốn phim VN cấm trẻ em dưới 16 tuổi

Theo dự định, Liên Ánh Công ty sẽ cho trình chiếu cuốn phim VN đầu tiên «cấm trẻ em dưới 16 tuổi» vào ngày trung tuần tháng 9 tới đây tại Thủ đô.

Đây là cuốn phim thứ 6 của L.A.C.Ty, quy tụ của các tài tử

Lê Quỳnh, Mộng Tuyền, Ngọc Tuyết, Ngọc Đức, Văn Hùng, Thanh Mai, chuyện phim phỏng theo cuốn tiểu thuyết «Mang Xuống Tuyền Đài» của nhà văn Mai Thảo, và được thực hiện tại Saigon, Dalat, Bảo Lộc.

Liên Ánh Công ty cho rằng, «Bảy ngầm» rất xứng đáng là 1 cuốn phim dành cho khán giả lớn tuổi thưởng thức.

«Anh yêu em» của Bốn Phương Film

Tài tử Nguyễn Long, sau 10 năm ẩn mặt đã lại tái xuất giang hồ với cuốn phim ác liệt «Anh yêu em».

Theo giới thiệu tin cho biết, Nguyễn Long đã phải vay nợ, bán xe... để thực hiện «Anh yêu em», gồm 30 phút đam đá, 30 phút đua xe và 30 phút thở đứng tim.

Và «Phận má hồng»

Cùng trong vòng tháng chín 72, Alfa Film của ông Thái Thúc Nha sẽ cho trình làng cuốn phim «Phận Má Hồng», phỏng theo soạn phẩm «Thân gái đậm trường» của Ngọc Diệp, giải thưởng văn học nghệ thuật năm 1971. Cuốn phim quy tụ các tài tử Mộng Tuyền, Thanh Tú, nghệ sĩ Năm Châu, Bé Thanh Thanh Tâm...

VÂN NGUYỄN

PHẠM NGA

Đọc CÔ BÉ TREO MÙNG của H. Ngọc Tuấn

Cô bé mắt thật to, dừng trong một khóm hoa, tóc thật dài bay lồng theo gió. Một chú bướm vẫn bên cạnh, ý hẳn chú bướm ngồi mỉm tóc cô bé cũng là một khóm hoa – bức hình bìa đã chọn lựa những sắc độ của màu xanh lá và xanh trời để đưa người đọc vào cái thế giới dễ thương của một tác giả trẻ, mà tuần báo KII đã gọi tác giả dễ thương nhất của năm 71 – Hoàng Ngọc Tuấn.

Cô Bé Treo Mùng là tác phẩm thứ tư của Hoàng Ngọc Tuấn, sau ba tập truyện khác xuất hiện liên tiếp trong vòng nửa năm : Hình Như Là Tình Yêu, Ở Một Nơi Ai Cung Quen Nhau và Thư Về Đường Sơn Cát. Hiện nay, Hoàng Ngọc Tuấn là một trong những tác giả có sách xuất bản nhiều nhất và in với số lượng cao nhất (từ 5000 bản trở lên). Nhà An Tiêm đang in một tuyển tập truyện tinh của tác giả, Chuyện Hai Người. Thêm một cuốn chuyện dài, nhân là Tuổi Trẻ Tuổi Trẻ cũng sắp do nhà Trí Đẳng xuất bản.



Hoàng Ngọc Tuấn sinh năm 1917 tại Huế. Bắt đầu viết truyện ngắn trên Bách Khoa từ năm 68 và cho đến nay, truyện ngắn của anh đã xuất hiện trên hầu hết các tạp chí văn hóa ở Saigon như: Văn Đề, Khởi Hành, Tim Hiếu, Văn, Chính Văn, Đời, v.v...

Tập truyện «Cô Bé Treo Mùng» gồm 6 truyện ngắn nhưng trong non 200 trang chữ Véronèse 12 của tập truyện, có thể nói chỉ là một hầu khì đậm ám duy nhất qua lối hành văn dịu dàng, gần như chỉ do một giọng tự thuật của một chàng trai trẻ hiền lành. Và phải gọi đây là những câu chuyện tình.

Thật ra, rất khó gọi tên những tình cảm những nhân vật được tác giả dấu tên chỉ gọi là «anh» ở ngoài ba, khi thi «tôi» ở ngoài một hướng về những cô bé con 16, 17 tuổi và lớn nhất chỉ đến 18. Cũng thật khó nói đây là những chuyện tình vui hay buồn. Tuy nhiên, điều tuyệt diệu nhất làm các chuyện đều đẹp là cái khoảng cách mông lung mà những người con trai này trong truyện luôn luôn thăm lặng lẽ trước hạnh phúc.

Hình bìa quyền Cô Gái Treo Mùng

hoàngngoctuân CÔ BÉ TREO MÙNG



Ở truyện đầu tiên «Áo lụa tháng mười hai», người đọc nhận ra ngay được cái khoảng cách gữa tâm tư của người con trai với tà áo lụa của cô bé 16 tuổi, tuy là có lúc nào tà áo không lồng lộng trong hồn người. Hoàng Ngọc Tuấn có vẻ rất nâng niu, nuông chiều khoảng cách đó. Như «Chỉ thấp thoáng một mảnh lụa trắng, nhẹ mùi hương thơm dịu dàng của một thứ lá cây sớm rơi khi còn xanh. (trang 10). Tác giả đã không bao giờ để cho những cô bé, nhân vật nữ ở trong những chuyện tình kể lại hay biết gì về những mè mải đậm đà trong tâm tưởng của các anh chàng nhân vật nam. Và những anh chàng bình như là thất tình này, nói theo cách Hoàng Ngọc Tuấn, thì tâm sự rất dài lâu với người đọc.

Khi những chàng trai trong truyện đã không bao giờ làm các công việc thường tình là tảo tinh thì người viết đã giữ được cái an tâm và thức về luận lý nơi một số độc giả vì dù sao những đối tượng ở đây bê bõng thần thánh quá. Còn lại, gặp phải những độc giả nào thích lảng mạn ướt át một cách bất chấp những khó chịu của luận lý, thi Hoàng Ngọc Tuấn đã dành cho họ những xa cách rất «platonique» rất sương mù giảng đầy trong lời «yêu không nói» của các chàng trong truyện. Đề rồi những ông bà phụ huynh trong truyện (và cả ngoài đời) tha hồ xây rào cản ngăn cấm, tha hồ nhìn chằm chằm soi mói những anh chàng lấp mặt đến tìm con gái mình tại nhà, tha hồ làm đám hỏi cho cô con gái cưng hoặc cho xuất ngoại... Hắn chẳng có ai thấy khó chịu hay nhảm nản khi đọc đến các ngàn cản đó, như lúc đọc phái những éo le ngang trái trong những cuốn tiểu thuyết ái tình dưới phố. Trái lại, người đọc được hưởng thật nhiều niềm ngùi êm đềm ở những kết cục của Hoàng Ngọc Tuấn.

Ở truyện chót, mang tên chung cho tập truyện là «Cô bé treo mùng», kết cục chàng con trai đã quay gót rời khỏi mái nhà ấm cúng của cô bé Ngưu, 17 tuổi, mang theo cái tên ngộ nghĩnh vì tối nào cũng bị mẹ phàn cho công việc treo

mùng ngủ cho cả nhà. Cô bé Ngưu này, cho đến hết truyện cũng không được biết tí gì về đời sống và tâm tình của ông anh hay lên ngầm mái tóc thơm bồ kết và chanh tươi của Ngưu mỗi đêm cô bé ngồi học bài. Khi Ngưu bảo «anh» kể chuyện về anh ôi (trang 186) thì tác giả chỉ cho phép anh chàng độc thoại suốt 5 trang sau đó. Chắc hẳn để cho tâm hồn cô Lê khỏi bị ảnh hưởng u ám bởi câu chuyện đời một anh chàng lang thang?

Ở truyện ngắn thứ tư «Một cảnh ô kim đan màu tim» cũng là một khởi tình không nói của nhân vật xưng «tôi» trước cô bé Nhuệ Giang, Giang và cái quán café vẫn nghệ mà anh chàng làm đầu bếp có thật ngoài đời. Những độc giả trẻ mê café, mê giọng hát Khánh Ly làm sao quên được quán Văn ở khu đất Lê Thánh Tôn hoang tàn ngày nay? Với cô «kết xe» hay mặc áo màu đen tuyển và ôi, đôi mắt...? Có điều là trong văn của Hoàng Ngọc Tuấn, Giang trong truyện, có một nhan sắc ít nguy hiểm, ít vật dục mồi gợi hơn ngoài thực tế hiện giờ và thời quá khứ đều dấu của tác giả (...lúc nào nàng cũng ở gần bên tôi. Hồi trước, ngày xưa, thủa ấy... Sao mà tôi hay dùng những chữ đó quá. — trang 96)

Riêng ở truyện ngắn thứ hai «Đầu chân người về» và truyện thứ ba «Sông Hương nước nhảy lên bờ» không phải là chuyện tình. Đó là tâm sự của một người con trai nửa đêm trở về quê nhà, nhưng không bước vào nhà và chuyện về Ti Đường, một cậu bé có đứa bạn thân nhất chết mất bởi một trò đùa trẻ con. Đây hai câu chuyện về tuổi trẻ và tuổi thơ nhưng cũng mang chung cái giọng kẽm dị hiền lành của tác giả.

Sau cùng người đọc nén nhanh chóng lật qua truyện ngắn hay nhất của tập truyện. Không còn ai trả lời. Nếu chuyện tình đẹp nhất mè nhất phải là chuyện tình buồn nhất thì phải dành cái nhất này cho Không còn ai trả lời. Một chuyện tình đơn sơ của hai người con trai con gái cho đến lúc mất nhau cũng không hề được gặp mặt vĩnh viễn nhau và yêu nhau qua đường dây điện thoại. Khoảng cách độc đáo của truyện tình Hoàng Ngọc

Tuân viết đến đây để thật điệu với phũ lấp lẩn hồn của hai người tình mới đệm gọi nhau từ hai đầu giây mù mịt.

Vào truyện, người đọc được hưởng những thích thú bởi lối nói chuyện tinh tế rất khéo của anh chàng Văn mỗi khi anh ta gọi cho cô bé Thư. Thỉnh thoảng trong văn của Hoàng Ngọc Tuấn có những đoạn tếu dứa như vậy. Rồi đến lúc sự ngọt nhạt buồn cười xảy ra khi hai bên tim cách biệt mặt nhau thì đau đớn bắt đầu xảy ra: Văn đến dự sinh nhật của Thư thì bị «cốp» linh, nói theo tác giả. Anh chàng biến mất. Những nữ độc giả nhạy cảm có lẽ sẽ khóc theo Thư, cô học trò thông minh chỉ mới 19 tuổi, ở đoạn Thư được một

ngòi già ngoại cuộn đọc cho nghe bức thư Văn viết sau ngày bị bắt lính: «Cứ ở mãi trong nhà, chỉ có một công việc là chờ Thư gọi điện thoại mỗi tối. Tóm lại, tôi là một kẻ học hành đang dở, một văn sĩ quên đang dở và từ khi quen Thư lại có thêm một tình cảm đang dở nữa....» (trang 157)

Những khoảng cách, những ngàn giữ mà Hoàng Ngọc Tuấn đã trao cho những nhân vật nam trong truyện làm hành trang ra đi sau những «dở dang» thê thiết đó, đã một khiến người xem lại từ trang đầu tập truyện với chút thơ thiền bàng khuàng. Bàng khuàng vì vừa xem xong những chuyện tình thật đẹp mà đến nỗi chỉ có những người thật canh giữ luân lý đến

mức không phân biệt được đời sống và văn chương, hay bị ám ảnh bởi hình ảnh ông mục sư già yêu cô bé 15 tuổi trong Symphonie pastorale của Gide, mới có thể kết án tác giả đã hô hào thành phong trào tình yêu hướng về các cô học trò bé con (không nói loại gái choai choai hippy thác loạn biệt cả xác thịt, đàn đúm hẹn hò không hề hồn nhiên thánh thiện như Ngưu hay cô bé áo lụa trong truyện).

P.N.



QUÀ TẶNG LÝ TƯỞNG CỦA MỌI GIA ĐÌNH



CUỐN SÁCH GIÚP QUÍ VỊ TỰ TRANG HOÀNG CĂN NHÀ CỦA MÌNH. VỚI 700 BỨC MINH HỌA VÀ NHỮNG PHỤ BẢN MẪU, QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN: CÁCH TREO MÀN CỬA ◉ CHỌN VẢI PHỦ GIƯỜNG, BÀN GHẾ ◉ SẮP BẶT ÁNH SÁNG ◉ LỰA MÀU TƯỜNG, TRẦN, BỒ ĐẠC CHO PHỦ HỢP V.V...

- ÁP DỤNG CHO CÁC LOẠI NHÀ TRỆT 1 HOẶC 2 PHÒNG, NHÀ LẦU, VILLA
- CHẮC CHẮN QUÍ VỊ SẼ TẠO ĐƯỢC MỘT TỒ ÁM HẠNH PHÚC NHẤT DỄ THỰC HIỆN — KHÔNG TỐN KÉM.

BÓ LÀ MỘT ẨN PHẨM VĨ ĐẠI, ĐỘC NHẤT
VÔ NHỊ VỪA XUẤT BẢN TẠI VIỆT NAM :

nghệ thuật trang hoàng nhà cửa

TÔ VÂN
CHUYÊN GIA TRANG TRÍ
biên soạn



PHIỀU

NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Tôi có hẹn với một nhà xuất bản sáng nay. Tôi đi qua Crystal Palace. Những đài guốc đòn bà quai có những quà táo, những chữ Love đỏ, xanh lá cây.

Từ Palace tôi sang Bồng Lai. Tôi thấy một người bạn ngồi ở Thanh Thế. Anh đang uống cà phê. Vẫn kính đen. Vẫn hút thuốc. Vẫn chồ ngồi đó. Anh cười với tôi. Tôi vẫy tay chào. Tôi không ngồi với anh. Tôi biết chắc vẫn những vấn đề cũ.

Tôi lên cầu thang. Tôi không thích chui vào một cái thang máy. Trông như những con khỉ bị nhốt trong lồng. Chắc chắn mệt sau những bậc thang. Ở Pháp sinh viên thường thuê lầu 5, lầu 8. Họ không được quyền dùng thang máy. Thang máy chỉ dành cho những người thuê phòng sang. Mỗi lần xuống thang đi học quên cái gì đành chịu trộn

Tôi không cần gõ cửa phòng. Phòng mở sẵn. Tôi gặp Kỳ, một thiếu nữ, một thanh niên mặc quần tròn cởi trần, và giám đốc nhà xuất bản. Giới thiệu nhau. Bắt tay — cười.

Tôi nói qua về cuốn sách anh muốn in. Anh còn rất trẻ và theo ý như lời giới thiệu trước của Kỳ tôi biết anh có khoảng 200 triệu. 32 tuổi mà có 200 triệu trong tay cũng đáng kể là thành công ở một phương diện nào đó.

Tôi bàn rất ít về cuốn sách của tôi nhưng anh ta có vẻ bằng lòng. Tôi xoay sang truyện xuất bản.

— Sau này người ta có đọc sách không anh?

— Không. Rất ít. Lúc đó người ta sẽ đi chơi nhiều hơn. Thực ra thì khó có thể nói trước được. Còn tùy tình hình nhưng tôi có trực giác. Tôi đã ở trong nghề hơn 10 năm rồi. Thị dụ như tôi có thể nói chắc với anh là cuốn sách của anh rất được. Tôi không thể phân tích từng điểm rõ ràng. Nhưng được. Rồi anh xem.

Tôi im lặng nghe anh nói tiếp.

— Nghề này không sống lâu được. Anh biết đấy. Chỉ chết trước hoặc chết sau. Tôi đang nghiên cứu làm sao để trước khi chết tôi kiêng thêm được một số nữa rồi xoay sang ngành khác. Tôi trẻ ở ngoại quốc về chắc chắn sẽ có nhiều tay cao tay và vốn nhiều. Tuy vậy tôi sẽ hạ họ. Phải hạ đàn em. Không dễ gì họ đã hạ gục tôi một cách mau chóng được. Họ chưa có kinh nghiệm... Anh biết rằng tôi không đi xe hơi, chỉ mặc quần jeans đi dép giao lách để không có khoảng cách biệt giấu nghèo. Như thế họ khoái mình hơn. Làm nghề này khó làm!

Tôi quay sang hỏi Kỳ:

— Ông đã soạn lời Việt cho những bản nhạc ngoại quốc chưa?

— Được hơn 20 bản rồi. Gây cấn lắm. Tiếng minh có dấu tim muốn chết.

Người thiếu nữ mở máy. Bản I'll be there. Bây giờ tôi mới có dịp quan sát thiếu nữ. Nang cao và

cô về đẹp Tàu Phương. Mắt nâu và những tóc cô
những sợi phớt úa.

Kỳ giới thiệu nàng với tôi :

— Đây là Mây Lang Thang.

Người thiếu nữ mỉm cười rồi im lặng bỏ ra
hành lang. Tôi thấy nàng mặc một áo mưa da màu
đỏ. Mắt nàng đỏ gay. Tôi hỏi kỹ :

— Cô bé ở Đà Lạt hay sao mà mặt hồng như vậy ?

— Không. Đang nóng lạnh đấy !

Tôi cười thầm. Bây giờ tôi hiểu tại sao nàng
lại mặc áo mưa trong phòng. Sau đó tôi lại được
biết thêm một chi tiết : Nàng bỏ nhà đi và sống
với một cô bạn ở phòng bên cạnh.

Tôi nhìn cái giường sơn màu hồng có gân chữ
Love ở trên và hỏi kỹ :

— Đạo này vui không ?

— Đói lắm. Đang nguy.

— Các ông ở Bồng Lai mà !

— Thế mới khôi hài. Mấy thằng mặc quần đùi
nằm dài hết tiền trông như các ông thánh «chăm
minh».

— Ông thấy cái lỗ trên tường kia không ?

Tôi thấy một mảng tường lở vôi.

— Đây, thất nghiệp đến nỗi lại tôi phải moi
vôi ra mà nghịch.

Trên tường tôi thấy dấu hiệu to như một cái
bánh xe 10 tấn từ đó 18 con chim bồ câu trắng
bay ra.

— Thèm bồ câu quay quái !

— Ở đây không tiền thì khổ. Ông ra đây mà xem.

Kỳ kéo tôi ra hành lang. Hành lang trông ra hai
cái ống khói lớn. Tôi bảo Kỳ :



Không tin

Bà chủ nước mắt ngắn, nước mắt dài, mếu máo
than với em Sến :

— Từ oii.. Tao rầu quá.. Tao mới tìm được bằng
lứng ông chủ mày từ tinh với cô thư ký mới vào
cầm ở sở..

Em Tư trè môi :

— Em không tin Bà chỉ nói vậy cốt làm cho em
ghen..

— Tôi chịu cái ống khói kia quá. Chọc thẳng
lên trời. Quay phim trên này thì nhất. Cái ống khói
có nét mạnh của đàn ông, của giống đực,

— Tôi thi tôi nhìn ống khói không thấy hấp
dẫn tí nào. Cái bên trái là cửa nhà hàng Thành Thế.
Từ đó mùi thơm ở lò bánh ngọt bốc ra. Cái ống
khói bên tay phải là cửa nhà hàng Bồng Lai. từ đó
mùi thức ăn Tây, Tầu bốc ra khiêu khích và thách
thức đếch chịu được. Hôm nào đợi, gặm bánh mì
tôi thường đứng đây hit để tưởng minh đang được
ăn cơm Tây thật và cuối cùng được ăn tráng miệng.

— Như vậy các ông ăn bằng mũi ?

Kỳ và thiếu nữ cùng cười. Nàng lấy tay kéo chéo
hai cổ áo mưa. Những ngón tay thon dài như thân
hình cân đối của nàng. Kỳ bỏ vào nói chuyện với
nhà xuất bản. Nàng nói với tôi :

— Em đang khoẻ mà bị sốt thật tức. Em bị
xung cuồng phổi.

— Saigon nóng thế mà cô bị lạnh ?

— Em bị lạnh cả óc nữa !

Tôi hiểu nàng muốn nói gì. Nàng tiếp :

— Em ham dại mấy đứa con nít quá. tại cần
tiền. Em dạy chúng nó bơi ở hồ bơi Đèn hắt khách
sạn. Mỗi đứa trả 3.500đ. Được gần 10 đứa. Ở dưới
nước nhiều quá nên bị xung cuồng phổi. Thế là
phải nghỉ. Chich khói nhưng một đêm gặp chuyện
buồn gia đình ức quá ộc máu ra và lại bị xung lại.

Em chắc thế. Không muốn đi khám bác sĩ. À,
anh làm phim xong chưa ?

— Đang lo chuyện âm.

— Bao giờ phim anh chiếu.

— Chắc gần Noel.

Mắt nàng xa vời :

— Không biết Noel năm nay thế nào ?

Tôi rời hành lang vào trong phòng và ngồi trên
một cái ghế tựa. Tôi nhìn một cái bích chương
quảng cáo phim Bước Chân Hoang trên đó vẽ hai
vết chân màu đỏ. Tôi bảo Kỳ :

— Tại Mỹ nó vẽ bàn chân có 6 ngón. Có lẽ để
cho khác người — Uncemmen. Tôi đề nghị với ông
nên vẽ lại hai cái bàn chân này đi. Ông vẽ 4 ngón
thôi. Bàn chân bên trái 4 ngón bên phải 5 ngón. 9
ngón cho nó có vẻ con số Á Đông. Đi hoang thì
phải mất ngón chứ.

Kỳ cười :

— Chẳng lẽ em lại bị chém cụt ngón ?

— Đi hoang thì phải mất mát một cái gì chứ !

— Cũng hay. Đề tôi bàn với Jo xem.

— Ông nên vẽ 2 bàn chân đen hoặc tím thì
hơn. Đó có vẻ may mắn quá.

Nhà xuất bản nói :

— Biết đâu đi hoang chẳng là một điều may
mắn cho nàng ?

Có tiếng cười.

Người thanh niên vẫn ngồi đó. Tóc anh ta cắt
thật ngắn. Da anh ta đen. Anh ta đang ngồi lầm
lì trước một lọ mực tàu.

Anh đang cẩn - ke những hình họa trong
Tintin cho một nhật báo.

Tôi lấy bao thuốc con mèo đen và rút một điếu
tút. Kỳ xếp những bao thuốc hết thành hình khối
như nhà chọc trời ở Nuu Uorc.

— Có lẽ ông nên làm bốn bức tường bằng
những bao Craven A thì hơn.

— Được lắm ! Chừng nào tôi tích trữ đủ đã.

Nhà xuất bản nói :

— Tôi đang định dịch một cuốn của Elia Kazam
Sách dịch vẫn ăn lắm. Ông dịch không ?

— Hiện giờ thì tôi bận quá. Anh có định dịch
Summer of 42 không ?

— Hay nhưng có người dịch rồi :

Sao anh biết ?

— Nghề của tôi mà !

— Nhanh tay cò thật. Bản chậm thì chết !

Kỳ thay một băng nhạc chơi nhạc cò điền
hỗn lục huyền cầm thật tuyệt. Giang bước vào.
Áo chemise hoa tim. Thắt lưng lớn.

— Có gì lạ không ?

— Không.

Nhà xuất bản ngồi dậy cầm lấy bản thảo của tôi
và bắt tay tôi :

— Thế nào tôi cũng in sách của ông.

Giang cởi áo và nằm dài trên giường hút thuốc.

Mây Lang Thang bỏ về phòng bên cạnh. Chúng
tôi im lặng nghe nhạc. Một lát sau Mây Lang
Thang lại sang.

— Sao các ông im lặng thế. Tôi cũng thích im
lặng nhưng ít ra mồn phải nhúc nhích chứ. Im lặng
quá bị tesalon mất !

Nàng cầm một cái túi giấy màu hồng. Nàng rút
ra những viên kẹo chia cho từng người. Tôi đọc
hàng chữ in trên giấy bóng gói kẹo !

Merry May.

Tháng Năm vui vẻ.

Hai chữ M M gợi vui cho một buổi trưa thành
phố. Tôi vặn nút Volume cho âm thanh bớt lớn.

Ngậm tháng Năm vui trên lưỡi nghe nhạc lục
huyền cầm Stéreo thật tuyệt.

Mây lang thang nhìn vào khoảng không trong
xanh sau hai cái ống khói rỉ nâu.

Trưa nóng nhưng nàng vẫn mặc áo mưa đỏ.

Khoảng 1 giờ tôi bỏ về nhà ở ngoại ô.

Về đến nhà nàng kè :

— Sáng nay buồn cười lắm. Em nghe thấy tiếng
chuông lắc, lấy tiền ra mua kem. Không thấy hàng
kem, chỉ thấy một con bé đeo chuông ở cổ chạy
theo mẹ.

Câu chuyện ngắn của nàng có image thật đẹ
và thật êm đềm.

Tôi nhìn ra sân nắng. Những chiếc áo chemise
nàng giặt cho tôi treo trên giày thép với những
chiếc cặp nylon đủ màu đang bay theo gió.

Trông chúng như những anh hề hạnh phúc—
The happy clowns trong một gánh xiếc đang làm
trò múa vui cho những đứa trẻ.

Tôi muốn có nhịp pha như những chiếc
áo Chemise đó.

Tôi muốn là một anh hề mang đến nụ cười
cho đám trẻ.

N.T.D.



Trường học của mọi hoàn cảnh

Thích hợp với các quân nhân, thanh
niên mới nhập ngũ, công tư chức, công
nhân và mọi thành phần khác vì một lý do
nào đó không thể tới lớp học được—Trường
đạy theo lối gửi thư giúp các bạn hoàn tất
chương trình, trau dồi học lực để dự thi
tráng niêu và tú tài — Cung cấp tài liệu
học tập kèm theo câu hỏi kiểm điểm, châm
bài, cho bài giải mẫu và đề thi, giải đáp
các câu hỏi giáo khoa và bài tập, chỉ dẫn
phần quan trọng trong chương trình, thiết
lập hồ sơ thi vụ, cấp phát chứng chỉ — Tổ
chức qui củ, ban giám sự tốt nghiệp đại
học, kinh nghiệm sư phạm. Tỉ lệ trúng
tuyển cao. Đầy đủ các lớp từ 6 đến 12 ABCD

Các bạn hãy liên lạc bằng thư, điện
thoại, hay trực tiếp đến văn phòng, hoặc
cắt hay chép phiếu dưới đây gửi ngay về :

Trường TÂN HÀM THỦ

23 Nguyễn Văn Giai (gần cầu sắt), Saigon
1, ĐT. 95753.

Thỉnh cầu Ban Giám Đốc Trường Tân
Hàm Thủ, 23 Nguyễn Văn Giai, Saigon 1,
gửi ngay về cho (tín, không kín) :

Họ, tên

Địa chỉ

Tập thể Lệ, Đơn, Bản thông cáo thè
thức thi tú tài mới, để tôi ghi tên theo học
lớp....



NỘI LÒNG NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG

83

TÓM TẮT CÁC KỲ TRƯỚC.

Huân là một sĩ quan trẻ người Miền Nam, sau một thời gian phục vụ tại quê nhà, được thuyên chuyển ra miền Trung miệt Chu Lai, Quảng Trị. Trên đường tới đơn vị chàng đã đi lạc vào một miền rừng cát, gần bờ biển, đêm tối phải gõ cửa một gia đình xa lạ. Ở đây có gia đình, một người mẹ chừng năm mươi tuổi, một người làm vườn già lùn, hai cô con gái. Người chị tên Phương Ngọc, sinh viên Luật người em là Lê Ngọc đang học tại trường Sư Phạm Quốc gia.

Người sĩ quan trẻ bị lôi cuốn ngay bởi cái vẻ khó khan của một sa mạc cát, bờ biển vắng lặng, những tháp Chàm huyền bí, phong tục tập quán của cả một vùng trời xa lạ; cùng lúc tình yêu giữa chàng và Phương Ngọc tràn lan mãnh liệt, xô giật bách hóa cả một quá khứ, chàng chỉ còn có nàng :

Huân lưu lại gia đình này mười bốn ngày mới trở lại trình diện đơn vị. Những ngày tháng kế tiếp mỗi thứ bảy chúa nhật Huân từ đồn lính tìm về ngôi biệt thự nguy nga cổ kính thăm Phương Ngọc. Ngọc là giọng giỏi một gia đình giàu có nhất vùng, ông nội là quan cha Phương Ngọc làm tri phủ; Phương Ngọc thừa hưởng tài sản quý báu cả về tinh thần lẫn vật chất.

Huân và Phương Ngọc làm lễ đính hôn. Lúc này người Mỹ bắt đầu lập căn cứ Chu Lai. Con bão thời đại thổi lối xao xuyến ngài bợn dân quê cả một vùng rộng lớn.

Một tháng trước khi hôn lễ cử hành Huân nhận được lệnh thuyên chuyển ra Quảng Trị. 1966 Người Mỹ hoạt động mạnh ở Chu Lai. Đại Hàn trấn đóng Quảng Ngãi. Bọn dân quê bỏ cuộc chuyển nghề mới do sự có mặt của Đại Hàn và Mỹ ngay trên quê hương họ... Làng xóm Phương Ngọc bị giải tỏa để lập đồn Chu Lai.

84

Huân hoàn toàn mất liên lạc với người vợ sắp cưới.. và cuộc hành hương trên quê hương diệuたら để tìm người yêu bắt đầu với Huân.

CHƯƠNG III

Mọi sinh hoạt bắt đầu nhâm chán đối với chàng : một lão Ba Tàu mỗi sáng đứng sau lò nước với nghề bán hủ tiu, trước mặt chỉ là dao thớt, thịt, hành tỏi, khói bay, một mụ già vợ lão ta, áo quần đều đúa hôi hám, tay cầm khăn, đeo mặt mờ ám không rời khỏi những chén đĩa khăn bàn ; bọn công nhân và dân lao động thành phố quanh quất nơi đây với buồm điên rồ, những chuyện thoi sụ, chiến tranh, gia đình được thầm thì bàn cãi, thường là câu chuyện cứng nhắc, được nhìn một phía của đầu óc u mê thui chót, thỉnh thoảng trong đám mây người ta thường thấy một vài sĩ quan hay đám lính quanh vùng — Huân tối đó băng bừa, ngồi ở một chiếc bàn nào đó, nghĩ tưởng mộng lunglim đám trong dày vỏ ý thức. Sáng nay, vì thức suốt qua đêm, mệt mỏi, hai mươi cửu diu lại, chàng chợt thấy mụ già vợ lão Ba Tàu cầm nón một cách lạ thường, như có vết thương đau trong tim mụ ; một người lính ngồi với cái châp cụt ; anh ta giống hệt hình nhân nói một áp phích đang có trên bờ tường rách rưới, cái hoa hướng dương quê mùa đứng im lè lưỡi hiên — tất cả là bất động, là của thế giới cô đơn chực tan rã theo tâm hồn chàng.

Từ quán ra, Huân tối bưu điện để bỏ cánh thư cho Phương Ngọc — địa chỉ trên bì thư đối với anh chỉ là một địa chỉ ma vì đã hơn bốn mươi lá thư đi không có người nhận. Phải bỏ thư hoài. Gửi tới một nơi không hồi âm. Thế mà chàng làm việc này mãi, không nhảm chán. Không bỏ thư chàng chịu

không được, y như một người cứ mơ ước viễn vọng mà «cái thực» không thể tới thế mà không mơ trước không được. Hy vọng của anh đặt đúng vào địa chỉ ma kia. Rất nhiều lần Huân định tâm không viết thư nữa những nỗi đau mong chờ trong anh còn mỗi cách tuôn trào ra dòng chữ, ban đêm không thể làm gì ; ban ngày không thể làm gì ; chỉ là trống rỗng ; cử động và chờ đợi,

Một người con gái tiến đến cúi chào Huân. Tóc nồng buông dài, áo dài trắng, tay cầm xác, chân đi hài. Huân quen với nàng từ hôm tới thị trấn này. Nàng là con ông Biện lý. Có lần ông Biện lý đưa với chàng : «Nếu cậu muốn tôi già con gái cho cậu, nhớ về vẫn người đâu xa». Lúc đó Huân cười, tự nghĩ nếu lấy Hiền cũng được nhưng giữa bố vợ và chú rể chỉ là bè bạn. Nàng đã cao và bóng người con gái thu gọn trên bối cảnh. Huân hỏi : «Hiền tời bưu điện bỏ thư đó hả ?» Hiền cười : «Chú lại bỏ thư cho cô Phương Ngọc ?» Hiền lại cúi xuống. Hình như nàng suy nghĩ tới Huân và Phương Ngọc mà nàng chưa hề quen biết. Từ hôm có người noi trêu nàng và Huân có thể cười hỏi nhau nàng e thẹn vô cùng. Tới bây giờ khi cùng Huân đi thông dong ra đường lớn hai má Hiền vẫn còn ngày hồng. Trước mọi người nàng có ý dí cách xa Huân. Nhưng khi bước ra xa nàng chợt thấy có một sự gì khó giải nghĩa giữa tình cảm người con gái, Hiền lại bước tới gần Huân. Huân hỏi : «Hiền bỏ thư cho ai đó.» Lúc hỏi câu này Huân không biết rằng chính mình đang hỏi, chàng thấy mình vụ vơ, bị phân tâm bởi những hình ảnh không đâu từ Phương Ngọc.

Hiền ngước mắt lên, nàng có thói quen khi trả lời ai là ngước mắt nhìn người đối diện. Hiền nói : «Có một người bạn của Ba». Nàng tiếp : «Chú có thể xin phép vào tìm cô Phương Ngọc. Mong nương hoài chịu sao nỗi. Ngày trước cháu có một ông chú tương tư rồi khùng điên.» Huân vốn thích lối nói chuyện vô tư và ngày thơ của Hiền nhưng lúc này anh như người sống hờ trên mọi sinh hoạt. Anh mắt nhạy cảm với chung quanh, lơ đãng với mọi môi trường. Đó chính là khởi đầu từ căn bệnh một vết thương lòng. Huân hỏi :

«Rồi sau người chú khùng điên đó chết ra sao.»
Hiền lại ngước mắt nhìn Huân :

«Chú ấy bỏ đi mất tích. Sáu năm rồi. Ba cháu buồn lắm.»

«Theo Hiền, có cách gì trị chữa căn bệnh đó không ?»

«Ba cháu nói rằng cứ cưới cho chú ấy một cô vợ, bất cứ là cô nào, chú ấy sẽ hết tương tư. Vợ con sẽ làm bạn rộn rã, kéo chú ấy ra khỏi những giấc mộng đau đớn.»

Huân cười, vẫn tâm hồn lơ đãng :

«Việc dễ thường nhỉ.»

«Ba cháu nói là dễ lắm.»

85

«Nhưng chú ấy đã có vợ chưa mà bỏ đi.»
Huân đích thực nhìn thẳng vào mắt Hiền. Hiền bối rối trả lời :

«Có rồi, nhưng hồi đầu ba bốn tháng chủ mới về với vợ một lần. Sau chủ đi luôn.»

Huân hỏi :

«Như vậy là phương thuốc của Ba Hiền không hiệu nghiệm trong trường hợp này.»

Hiền cười :

«Đúng là không hiệu nghiệm, nhưng Ba cháu bàu chưa là chỉ không hiệu nghiệm trong trường hợp riêng người Chủ.»

Theo chân Huân đến nhà người bạn. Đến bên Hiền chàng khám phá ra những ngày sống không mục đích của mình. Ngay cả việc đến nhà Hiền không có trong dự định của anh sáng nay. Suốt ngày chỉ là những đứa đến vắng tinh, se khít, lạnh lùng. Có một lúc đứng bên gốc đường anh thấy có hình bóng Phương Ngọc đâu đó ở cuối một dãy phố ? Đầu óc lại mờ màng, quên cả câu trò chuyện của Hiền. Anh cứ vẫn nghe tiếng nói và tiếng động, nhưng tất cả chỉ là cơn bão mơ hồ — y như là hồn anh chìm đắm một sợi khuya nào đó trên bối cảnh vắng lặng của nhà Phương Ngọc. Ngoại cảnh như xuất hiện qua một khung kính mờ, chạy ngược lại với ký ức, và giá trị của sự thực bị đánh mất : anh hoài nghi cả cảm giác, cảm xúc cùng trí nhớ của mình.

Huân đánh diêm và chiếc hộp quẹt vắng tinh rơi từ tay anh xuống mặt đường.

(CÒN TIẾP)



Thành công và thất bại

Vị bác sĩ khả kính nói chuyện trong giảng đường đại học với các sinh viên về kinh nghiệm học của mình :

— Ba mươi năm trước, tôi là một sinh viên như các bạn bây giờ. Tôi chăm chỉ học nhưng đôi khi, tôi cũng cảm thấy sự cần thiết phải có một cô bạn gái khéo léo, tôi cũng thèm thuồng đi nhảy đầm. Nhưng ông già tôi khuyên tôi phải học, & tôi chỉ có việc học là giá trị, con người ta chỉ hơn nhau ở việc có chịu học hay không. Mỗi lần các bạn tôi đến rủ tôi đi Bum, ông lại dứt vào tay tôi một quyển sách thuốc Rồi tôi quen đi, mỗi lần nghĩ đến bạn gái, tôi lại mở sách học, mỗi lần nghĩ đến chuyện đi nhảy, tôi lại vùi đầu vào sách... Cho tới bây giờ...

Từ hàng ghế sinh viên, một giọng nói thân phục vang lên :

— Cho tới bây giờ.. bác sĩ trở thành vị bác sĩ giải phẫu tài ba nhất..

Bác sĩ thở dài :

— Tôi không muốn nói với các bạn như thế. Điều tôi muốn nói là cho tới bây giờ tôi trở thành ông bác sĩ nhảy đầm dở nhất thế giới..

Saigon tiếp đón Kissinger

(Tiếp theo trang 7)

Chuẩn bị trong Dinh

Trái ngược với bên ngoài, không khí trong dinh Độc Lập nơi mà ông Kissinger sẽ đến «tham khảo ý kiến» TT Thiệu thì trông chẳng có vẻ gì nhộn nhịp cả. Có nhiều viên chức ra vô làm việc sao mặt mũi hình như kém tươi vui so với mọi ngày thường.

Cho đến vị tư lệnh hỏa đầu quân trong dinh mãi đến trưa ngày thứ tư mà vẫn chưa nhận được lệnh làm đại tiệc đãi phái đoàn thượng khách. Như vậy là không có gì hứa hẹn có đại yếu cả. Có người dẫu óc tóc kê nghẽ lầm cảm rằng mặt nghị sỹ có nhiều mòn la, nếu chủ và khách lại tiếp nhận thêm đại yếu nữa thì e càng khó tiêu...

Giờ trọng đại

Đúng 20 giờ 05 đêm thứ tư, chiếc phản lực cơ đặc biệt của Tòa Bạch Ốc hạ cánh xuống phi trường TSN. Ông Kissinger tươi cười bước xuống sân bay. Theo sau ông là đoàn tùy tùng trong số có 4 ông phụ tá thân tín là Winston Lord, David Rodman, David Engle và John Negroponte.

Ông bắt tay và nói chuyện vài phút với phái đoàn Việt Mỹ ra nghênh đón bao gồm phụ tá dinh Độc Lập Nguyễn Phú Đức, Đại sứ Bunker và tân tư lệnh quân đội Hoa Kỳ tại VN, thống tướng F. Weyand.

Trước mặt ông là một hàng rào nhân viên an ninh Việt Mỹ thật chặt chẽ làm cho đám ký giả không tài nào mon men tới gần ông được. Đạo quân ký giả trang bị máy ảnh máy quay phim đánh xép hàng đứng ngắm cảnh và trông xa có vẻ như là 1 hàng rào.., an ninh thứ hai cho cố vấn Kissinger.

Lиều đó, ông vẫy tay chào mọi người và lên xe hơi về thẳng tư dinh của đại sứ Bunker trong cơn mưa pha nhẹ ánh đèn của khu vực phi trường Tân Sơn Nhất.

Trong lúc đó một viên chức đại diện tòa đại sứ Hoa Kỳ nói lớn với đám ký giả rằng : «Ông Kissinger không có điều gì nói với báo chí. Báo giới đánh buôn 5 phút mà lùi thủi quay về, mặc dù khi ra đi ai cũng biết trước là không giáp lá cà được với ông vừa đi đêm trong giờ phút trọng đại này.

Hòa bình VN đang chạy nước rút

(tiếp theo trang 19)

Hiện nay hầu như tất cả những đồ tiếp liệu của Bắc Việt đều đang được cất dấu trong khu động dân chúng. Nếu Mỹ phá cơ sở hậu cần của Bắc Việt thi không làm sao tránh khỏi phạm tội sinh mang của dân chúng được. Thế là chính vụ tổ phái đe dọa đến việc Mỹ phải dè dặt không dám oanh thang vào các kho dự trữ có dân chúng bao bọc của Bắc Việt.

Về phía Mỹ thi cũng đã đưa ra rất nhiều bằng chứng tố cáo rằng Bắc Việt đã sát hại không thương tay dân chúng Nam Việt, thực ra chẳng cần Mỹ phải tố cáo thì cả thế giới đều nhận rằng hiện hay Bắc Việt đang đánh lớn nhằm vào phía dân chúng Nam Việt. Người Mỹ đã hết tham chiến trên bộ tại Việt nam rồi. Vậy việc đánh Mỹ đâu còn nữa. Nếu còn đánh đây là Bắc Việt đánh thẳng vào dân chúng Việt nam mà thôi.

Thế nhưng về mặt đó Bắc Việt có bao giờ xét tới vấn đề nhân đạo, và tình đồng bào đâu, và ở Việt nam cũng chẳng làm gì có phong trào phản chiến nhằm về phía Bắc Việt như phong trào phản chiến nhằm vào ông Nixon hết. Mỗi bắn khoan của Mỹ về nhân đạo không phải là mối bắn khoan của Bắc Việt, mục tiêu của họ là chiếm cho bằng được miền Nam này mỏi thời.

Hiện nay người Mỹ đang có trong tay tư thế rất lớn trong việc kết thúc chiến tranh Việt nam. Chúng tôi chỉ xin nói rằng, bằng mọi cách Mỹ hãy tỏ ra xứng đáng với người Việt tự do, một dân tộc đã gop phần hy sinh rất nhiều cho sự thành công lớn lao của nước Mỹ trên chính trường thế giới. đương nhiên khi hòa bình tới, Miền Nam này không đòi hỏi Mỹ điều gì, nếu có đòi hỏi là chỉ một mình Bắc Việt mà thôi. Đừng hy sinh quyền lợi của chúng tôi để làm món quà của Mỹ đối với Bắc Việt.



Tiền cứu trợ đến tay binh sĩ Chi Khu An Lộc

Sáng chủ nhật 20-8 một phái đoàn bỏ túi của Tuần báo Đời đã tới Chi Khu An Lộc giữa tỉnh lỵ Bình Long để chuyển giao tận tay số tiền cứu trợ lõi 300.000 đồng đến các chỉ huy trưởng của số binh sĩ tử thủ An Lộc thuộc Chi Khu của Thiếu Tá Trần Cẩm Tường trách nhiệm.

Tòa soạn Tuần báo Đời đã chọn đơn vị này để gửi số cứu trợ đến như một cố gắng đi xa nhất đến nơi đã xảy ra biến cố ý nghĩa nhất trong mấy tháng qua : Các binh sĩ bảo vệ «vùng trời quê hương» bị vây bọc mà không hề sụp đổ này : An Lộc.

Số tiền cứu trợ đã thu được do việc bán đấu giá quyền truyện « Vùng trời Quê hương » của Trần Nhất Hoan tại quán Cây Tre mấy tháng trước, cộng thêm một số ủng hộ khác của thân hữu và bạn đọc Đời. Bạn Mai Phương, cô Thiên Nga thuộc Tòa soạn Đời và nhà văn Trần Nhất Hoan đã tham dự phái đoàn «bỏ túi» này và sẽ tường trình với bạn đọc Đời trong số báo tới — số chót trong giải đoạn tiền-ký-quỹ này.

Đêm văn nghệ Mẹ Việt Nam

Đoàn văn nghệ Thanh niên Sinh viên Học Sinh Tiên Rồng dự định sẽ tổ chức buổi văn nghệ chủ đề Mẹ Việt Nam vào hạ tuần tháng 8 âm lịch tới.

Ngoài ra, đoàn đang phát động một cuộc thi về Nguyễn Du và Truyền Kiều dành cho học sinh Trung học Saigon — Gia Định nhân dịp húy nhật 152 của Tổ Nhữ Tiên Sinh. Cuộc thi được ấn định vào ngày 10-9-72. Thời gian nhận đơn từ 21-8 đến 02-9-72. Chi tiết xin liên lạc với trụ sở tạm của đoàn ở 194E Pasteur Saigon vào mỗi chiều trong tuần.

Vitacel

500

Bồi bổ gân cốt - Tăng cường sức lực

Ở các nhà thuốc tây có bán

Tâm sự bạn đời

Vài hàng tâm sự

Phan Thiết 2-8-72.

Kính báu Chu Tú,

Ba cháu là 1 quân nhân đã 53 tuổi, và đang sắp «đầu tư» cho Tổ Quốc hai đứa con. Anh cháu là giáo sư, ra trường năm ngoái và được kêu đi học quân sự 6 tháng ở Thủ Đức. Trường học xong sẽ về tiếp tục gõ đầu trẻ, nào ngờ anh đã được «hứng dũng» đi luồn một đường vào «sự nghiệp nhà banh». Em cháu năm nay 18 tuổi, học lớp 10, trường Nông Lâm Súc (tương đương với 17 tuổi trường phổ thông) cũng đã «chiên ngang» ra trình diện nhập ngũ cách đây vài ngày. Trường tượng thẳng em cháu mặc bộ đồ lính với cái tuổi vẫn còn dành ăn... buồn cười ghê, cười ra nước mắt...

Cháu gái,
THANH

Về một năm mồ

Kính Ông chủ biên.

Hàng ngày nghe ngóng và đọc thấy cuộc đời sôi động, chiến trận đẫm máu và đổ vỡ bi thảm của đồng bào chiến nạn, nhất là những bài báo nói về quang đường chêt dẫn về Quảng Trị, quang đường bi thảm nhất của người Việt chúng ta, lòng tôi không khỏi bàng hoàng và xúc động ngậm ngùi.

Được biết thêm nhóm Sóng Thần và thân hữu đã «đón» thương độc mao trong việc tìm tạo một năm mồ cho một bộ xương khô của đồng bào trên đoạn đường kinh hoàng đó một cách cõi đơn gian như

tuyệt vọng, tôi tự hỏi chính quyền trung ương và địa phương, các đơn vị và cá nhân dân cứ trung ương và địa phương đang làm gì, sẽ phải làm gì để dẹp mất và xóa đi ti vết tủi nhục đau thương đó? Hy vọng câu hỏi này rồi sẽ được trả lời một cách thật tình và sốt sắng để tặc lòng người mặc áo trận đỡ phải xót xa thêm.

Kính chúc Ông an khang và quý báu sống mạnh.

Kính
H.V.D.



Thiếu úy Trần Hữu Tâm không còn nữa

Kính Anh

Trước hết kính tin Anh cùng Độc giả tuần báo Đời: Thiếu úy Trần Hữu Tâm (tác giả của tấm hình Chứng Tích KBC 4140) đã đến xong nợ nước ngày 29-7-72 tại Quận Hoài Nhơn (Bồng Sơn) trong khi đơn vị chúng tôi có nhiệm vụ giải tỏa Quận này dù hành quân xa hay gần, vất vả tới đâu chúng tôi vẫn thấy anh không quên mang theo chiếc máy hình. Trong những ngày đầu khi đơn vị chúng tôi nhảy xuống Bồng Sơn, anh đã cố gắng vượt qua tuyến lửa đạn để thu những hình ảnh thật sống động, nguyên vẹn của anh là làm thế nào gởi những hình ảnh này về Sài Gòn thật sớm để tên tuổi anh có dịp tái xuất trên Báo Đời nhưng ý nguyện chưa thành, một trái hỏa tiễn 122y rót ngay bên cạnh, anh nằm xuống, bên chiếc máy hình vỡ òng kính. Chúng tôi cố gắng tìm lại những hình ảnh mới nhất của anh để gởi về nhớ Anh Khoa tìm cho những Bố cục thật mới.

Chúng tôi rất lấy làm thương tiếc đã mất đi một chiến hữu đầy quả cảm, một người Bạn vui tính và một nhiếp ảnh Tài tử nữa đường bờ ống kính.

Kính anh.
Thiếu úy NGUYỄN VĂN TRIỀU
KBC 4140

TRẢ LỜI:

Thiếu úy Triều.

Chúng tôi rất xúc động nghe tin thiếu úy Trần Hữu Tâm ta thế. Xin thiếu úy chuyền lời chia buồn tới gia đình và đơn vị của thiếu úy Tâm. Nếu có thể, xin cho địa chỉ gia đình thiếu úy Tâm để chúng tôi gửi thư riêng và gửi tặng sổ báo Đời sẽ đăng hình do Thiếu úy Tâm chụp. Chúng tôi mong có đủ hình ảnh, tiểu sử, và các tác phẩm nhiếp ảnh của thiếu úy Tâm để viết một bài truy niệm.

Về Quảng Trị

Kính Ông.

Là một độc giả thường xuyên của Đời, tôi rất phấn khởi khi đọc những chủ đề mà Đời đã chọn. Tuy nhiên có những chủ đề, như Ngày về Quảng Trị, đáng lẽ ông phải cho những người biết rõ về Q.T. biết trước thì sự đóng góp chắc sẽ súc tích hơn, vì như bài của NXH «Quảng Trị trong trí nhớ», hoàn toàn sai lầm! nên gây nên những hậu quả không đúng cho độc giả. Vì luôn mong «Đời» vững, nên tôi xin đóng góp ý kiến này (uôi nhỏ). Tôi vẫn mong «Đời» mạnh mẽ như Đời.

Kính
NGUYỄN TRUNG, BOX 251
SAI GÒN

Rất đau khổ

Kính báu.

Chúng tôi rất đau khổ khi nghe đâu tuần báo Đời của chúng ta sắp cải tổ.

Dĩ nhiên bài vở cũng mục đích ấy nhưng không cần thanh tú như xưa nữa. Nói nhiều thêm buồn.

Kính chúc quý báu sống mãi.

TRẢ LỜI:

Thưa bạn Tòa soạn đang thảo luận lại, hoặc báo sẽ chết, hoặc báo sống thi giữ nguyên khuôn khung cũ.

CORNELL
UNIVERSITY
FEB 6 1973